

JASON
DS 531
D642
+
T

ĐỒI

chủ trương biên tập
chu tú' và nhóm
SỐNG

tuần báo đổi lập cục ta không cộng sản

27



ĐỜI

TUẦN BÁO ĐỜI LẬP CỰC TA KHÔNG CỘNG SẢN

27

PHÁT HÀNH MỚI SANG THU NAM KHÔNG TUẦN

CHỦ ĐỀ : LÃNH ĐẠO CHIẾN TRANH

- SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG CỦA TỔNG THỐNG THIỆU của lý do nguyên
- THỜI THỊNH CỦA MỘT NỀN HÀNH CHÁNH « BỐT ĐỞ SỐ » : của thachthảo
- MỘT TRỜI SAO MỜ : của iedé
- LÃNH ĐẠO CHIẾN TRANH : của mailru
- TÌNH TRẠNG LÃNH ĐẠO CHIẾN TRANH CỦA MIỀN NAM : của nguyễn hưng đồng.

2

CHÍNH TRỊ

- ĐỒ MÀU CHO AI ? : đời
- 26-3 NGÀY VUI NHẤT... : của vương hứubộ!
- BÊN LỀ CUỘC TRANH ĐẤU CỦA SINH VIÊN : của lurdân
- HỒI KÝ CỦA MỘT NGƯỜI BIẾT QUÁ NHIỀU : của vanbinh
- SI-A-NÚC ÔNG LÀ AI ? : của ny trac.

3

VĂN NGHỆ

- RUỒI XANH truyện dài : của nguyễn huy long
- HÒNG SÔNG NƯỚC BIẾC truyện dài : của cungtichbién
- BUỒM VƯỢT NGỤC của leenri Charrière – phanhuychiêm dịch.

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- THƠ ĐỜI
- SINH TỬ PHÙ
- ĐỜI LÀ THẾ
- TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI

ĐỜI	NĂM THỨ NHẤT	SỐ 27	TUẦN LỄ TỪ 09-04-1970 ĐẾN 16-04-1970	GIÁ 30đ
Tòa soạn 143-145 Công Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 Chủ nhiệm Bà Trần Thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TỦ và nhóm Sống	Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Công Quỳnh SAIGON		

Đầu tranh cho đổi

ĐỒ MÁU CHO AI?

Đồ máu cho ai?

Vấn đề » Ai lãnh đạo chiến tranh », nói một cách cụ thể chính là vấn đề « chúng ta đồ máu cho ai ? »

Dã dàn rằng những người chiến sĩ cầm súng hay không cầm súng đều hiều vì lý do gì họ đã chịu hy sinh. Mục đích của cuộc chiến tranh đã được vạch rõ, đã được chấp nhận. Nhưng ai sử dụng những xương máu hy sinh của họ, và sử dụng cách nào? Đó là vấn đề lãnh đạo chiến tranh!

Vấn đề đó được đặt ra nhân danh những người đã đổ máu, nhân danh những người đã chết đi để cho chúng ta sống. Những người mà « thân ngã chiến trường làm phản bón cảnh đồng », nhân danh những người vợ già con côi của các chiến sĩ đã hy sinh, và nhân danh chính chúng ta, những người đang chiến đấu, những người lính đang cầm súng ngoài tiền đồn, đang lẩn mờ trong đêm đì săn giặc.

Vấn đề đó cũng làm lo lắng tất cả các thành viên đang sắp sửa bước chân vào quân trường. Họ có thể sẵn sàng để chịu gian khổ chịu hy sinh. Nhưng họ muốn biết những gian khổ, những hy sinh của họ sẽ được sử dụng như thế nào, cách nào hữu hiệu nhất, ích lợi nhất cho tổ quốc?

Vấn đề đó cũng làm lo lắng cả những người không trực tiếp tham dự vào cuộc chiến đấu, nhưng gánh chịu những hậu quả của chiến tranh, những căn nhà bị thiêu cháy, những vườn ruộng bị khai quang, những trẻ em chết vỡ tinh, những người già bị đạn lạc.

Tóm lại, đó là vấn đề liên hệ đến tất cả chúng ta.

Cuộc chiến tranh cả nước cùng phải chịu đựng. Phía những người quốc gia, tất cả phải cùng chiến đấu. Nhưng phải có những người lãnh đạo cuộc chiến đấu.

Có ai lãnh đạo cuộc chiến đấu đó chẳng? Tất nhiên câu trả lời là có, nếu chúng ta chỉ xét về hình thức.

Vì không lúc nào quốc gia không có 1 chính phủ lãnh đạo. Vì không lúc nào quân đội không có những vị chỉ huy.

Nhưng câu hỏi thực tế là những người đó có « quan tâm tới việc lãnh đạo không? ». Hay họ chỉ ngồi đó để mà ngồi, và hưởng, còn công việc lãnh đạo họ không quan tâm tới. Những ông Thủ tướng đã từng bị tố cáo ăn cướp cả tỷ bạc của quốc gia rồi lưu vong. Những ông Tướng nổi tiếng về ăn hối lộ của thanh niên trốn quân dịch. Đó là những bằng chứng.

Câu hỏi thứ hai là việc lãnh đạo có đúng cách, có hữu hiệu không? Đây là vấn đề chuyên môn của các nhà quân sự. Nhưng cũng là vấn đề sống chết của tất cả chúng ta, chúng ta có bồn phan phải nêu lên câu hỏi.

Vấn đề sau chót, khá cay đắng, là chính phủ Việt Nam ta nắm bao nhiêu phần trăm chủ động trong việc lãnh đạo cuộc chiến tranh này? Còn bao nhiêu phần trăm phụ thuộc vào các nước đồng minh?

Tuần báo Đời nêu lên các câu hỏi trên. Trong số báo này, chúng tôi không có tham vọng trả lời đầy đủ; các vấn đề chính trị cũng như chuyên môn. Nhưng chúng tôi mong những câu hỏi của chúng tôi không phải là Tiếng Kêu Trong Sa Mạc.

ĐỜI

Trong cuốn sách nhan đề là « Đông Dương Hấp Hối » L'agonie de L'Indochine tướng Pháp Henry Navarre đã viết rằng: một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến người Pháp thất trận ở Đông Dương là vì trong suốt thời kỳ chiến tranh các chính phủ Pháp liên tiếp không bao giờ xác định được mục tiêu chính trị của cuộc chiến tranh này.

Tướng Navarre đã nêu lên một vấn đề trọng yếu của việc lãnh đạo chiến tranh. Đó là vấn đề xác định mục tiêu chính trị.

Mục đích tối hậu của một cuộc chiến bao giờ cũng là đánh bại đối phương. Để đạt tới mục đích đó, người ta có thể thực hiện bằng nhiều cách: chiếm đất đai của đối phương, tiêu diệt lực lượng quân sự, hoặc làm hao mòn ý chí chiến đấu của đối phương.

Một yếu tố quan trọng khác, là việc thiết lập một chính sách quốc phòng. Chính sách quốc phòng không phải chỉ gồm có việc điều động binh lực của quốc gia, chính sách quốc phòng phải bao trùm tất cả các hoạt động quốc gia, phối hợp tất cả các ngành hoạt động về chính trị, kinh tế, xã hội và quân sự. Như vậy chính sách quốc phòng chỉ phối toàn thể dân chúng chứ không riêng gì quân lực.

Một vài điểm nêu trên để làm thí dụ, chúng ta đã nhận thấy tầm vóc quan trọng của vấn đề « Lãnh Đạo Chiến Tranh » mà nhiều người nhất là các nhà quân sự, vẫn còn lầm lẫn với việc « Chỉ Huy Chiến Trường ».

Một thí dụ trong lịch sử Việt Nam. Dưới đây Trần quân ta đã ba lần chiến thắng quân Mông Cổ. Việc chỉ huy các trận chiến thắng lừng danh như Bạch Đằng, Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương là công trình của các vị tướng lãnh Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão v.v. Nhưng công cuộc điều động toàn thể «ân chúng» vào việc chống giặc, họp hội nghị Diên Hồng để tác động tinh thần toàn dân, dùng chiến thuật ngoại giao tự nhún nhường để lấy lòng quân địch hầu tránh cho đất nước khỏi bị xâm lăng lần nữa, những việc đó là việc lãnh đạo chiến tranh của các vị vua nhà Trần



Lãnh đạo chiến tranh

Chiến tranh là một việc quá quan trọng, không thể phó mặc cho các tướng lãnh được
Thống chế J.

từ Thái Tông đến Nhân Tông, và của Thủ tướng Trần Thủ Độ.

Vậy phải phân biệt công việc chỉ huy chiến trường là việc của các tướng lãnh, còn việc lãnh đạo chiến tranh là việc của vị nguyên thủ quốc gia, của toàn thể cả nhà phủ. Bộ Quốc phòng chỉ làm một phần công việc quốc phòng còn tất cả công cuộc quốc phòng trong thời chiến là công cuộc chung của toàn thể bộ máy nhà nước, của toàn dân.

Động Viên Nhân Dân

Công việc lãnh đạo chiến tranh trước hết là việc động viên toàn thể nhân dân tam gia vào cuộc chiến đấu. Như vậy không thể phân biệt một cảnh giả tạo đâu là tiền tuyến, đâu là hậu phương, đâu là chiến trường, đâu là hậu cứ. Nhất là trong loại chiến tranh cách mạng như chúng ta đang sống, toàn dân đều phải dự chiến đấu, toàn thể tài nguyên quốc gia phải sử dụng để chiến thang, và chiến trường. Không phải là đất đai, sông núi, mà chính nhân dân là chiến trường. Dân được một mảnh đất, không quan trọng bằng dân được dân chúng, không quan trọng bằng tiêu diệt tinh thần chiến đấu của đối phương.

Điểm quan trọng nhất là làm sao toàn thể dân chúng thấy mình đang tham gia chiến đấu, đoàn kết chặt chẽ với quân lực, và tích cực hỗ trợ cho quân lực.

Sự phân chia giả tạo và nguy hiểm giữa tiền tuyến với hậu phương là điều rất nguy hiểm. Tạo nên một nếp sống phồn hoa hào nhoáng ở các đô thị, tạo nên 1 cảm tưởng lẩn trốn an lành cho các lớp dân đô thị, là làm cho họ quên rằng họ đang tham dự vào cuộc chiến. Dân chúng hậu phương thì có cảm tưởng họ đứng bên lề cuộc chiến, bị ánh hưởng cuộc chiến, chiến tranh khiến cho nhà tan cửa nát, gia tăng lòng oán ghét chiến tranh và có thể là oán ghét cả quân

đi. Còn quân đội thì cảm thấy bị lẻ loi, cô đơn, hoặc cảm thấy chỉ riêng mình là kẻ anh hùng hy sinh cho Quốc gia và riêng mình có quyền hành điều khiển mọi người. như kiểu noi « quân đội là cha của dân chúng » hoặc « chỉ có quân đội mới có quyền hưởng thụ ».

Hiện nay chính phủ đã làm hết bỗn phận để động viên nhân dân vào công việc chiến đấu hay chưa?

Chính phủ đã có một chính sách động viên tinh thần chiến đấu hay chưa?

Chính phủ đã thống nhất được ý chí ngay trong nội bộ của mình để dồn mọi nỗ lực vào cuộc chiến đấu chưa?

Chúng ta e rằng việc trả lời các câu hỏi trên sẽ rất lúng túng.

Chúng ta e rằng ngay trong cơ cấu nội bộ của chính quyền, việc chiến tranh gần như giao hoàn toàn cho một số bộ như Quốc phòng, Thông tin, Xây dựng NT, Nội vụ, còn các bộ khác thì chỉ biết việc chuyên môn của họ mà thôi. Công chánh thi lo đường xá, Giáo dục thi lo chương trình, thanh niên thi lo đá banh và bơi lội.

Vấn đề chính là các nhà lãnh đạo phải có ý thức về lãnh đạo. Những điểm quan trọng của lãnh đạo là hoạch định, tổ chức, phối hợp, chỉ huy và kiểm soát. Chính quyền phải xác định được mục tiêu làm chủ được kế hoạch và phối hợp được các phần của tổ chức quốc gia, nếu không tức là không có lãnh đạo.

(Còn 1 kỳ)



Bài chuyện với đầu Gỗ

KHA TRÂN ÁC

Chết ké

Dân Việt Nam đánh nhau đã hàng chục năm chát khát bùn, mà cho tới lúc này nười ta vẫn không ngọt bùn về vụ Việt Nam hóa chén tranh thì kẻ cũng mỉa mai thật, đau đớn thật và đều hết chỗ nói. Mỉa mai, đau đớn nhưng đúng sự thật. Sự thật thì cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh do Mỹ lãnh đạo, người Việt Nam chỉ đánh ké, chết ké. Kể ra thì người Mỹ không thể không lãnh đạo, vì tiền do họ bỏ ra, khi giới, súng ống đạn dược, quân trang, quân dụng do họ bỏ ra, họ đợi gì mà dề cho ta lãnh đạo cuộc chiến tranh.

Chiến tranh của mình, mà họ đòi lãnh đạo thì cho họ lãnh đạo. Nhưng cái lãnh đạo của người Mỹ quả có hơi kỳ quái. Ông Nguyễn Cao Thắng, phụ tá đặc biệt của TT Thiệu, đã từng lên tiếng tố người Mỹ, trong biển cõi tết Mậu Thân đã a tòng với địch, bỏ ngỏ các nút chặn để VC xua quân vào đô thành, mần thịt dân chúng, mần thịt cả người Mỹ. Ông Thắng tố chắc là đúng. Lãnh đạo cái cùi điu gì mà bi hiểm như rứa!

Các ông coi rẻ, các ông hi vọng người Mỹ thi đới là cái quyền của các ông, nhưng mạng người Việt Nam ai cho phép các ông coi rẻ?

Người Mỹ lúc này đang trù tính thay đổi chiến lược, bằng cách «Đông dương hóa» chiến tranh, nhân biến cố Cao Mèn, Đông dương hóa chiến tranh thì Đầu Gốiтан thành miến là người ta chuyển trung tâm chiến tranh sang Cao Mèn để người Mèn được nếm mùi vị chiến tranh cho vui cửa vui nhà.

Nạn quân phiệt

Chiến tranh còn thi nạn quân phiệt khá chấm đứt lá. Chỗ ở của ta, trên giấy tờ hình thức là một chỗ mà cả chủ cũ hiến pháp đầu vào đây có sự phân quyền rất bảnh. Nhưng trên thực tế thì tất cả mọi quyền hành đều ở trong tay quân đội. Tổng Thống là một quản nhân, phi Tổng Thống là quản nhân, Thủ tướng là quản nhân, 4 ông tướng vùng là 4 ông vua con, tinh trưởng, quản trưởng dền là quản nhân, đều là những lãnh chúa. Số đông nhất là quản nhân, nhưng khổ nhất cũng là quản nhân. Quản nhân là người lợi dụng nhiều nhất, hưởng thụ nhiều nhất, nhưng quản nhân cũng là người hy sinh nhiều nhất, chịu cực nhiều nhất. Giàu nhất là quản nhân, đói nhất cũng là quản nhân. Ông Kỳ vừa tuyên bố đòi quân đội phải có thái độ với những quân nhân lợi dụng quân đội để làm giàu. Ông hô hào suông cho vui tai đầy thời, chứ trong thời gian ông làm chủ tịch UB Hành pháp, biết bao nhiêu quản nhân đã lợi dụng quân đội để làm giàu, mà ông có đratèn nào ra pháp trường bắt đầu. Nghĩ mà chán mờ đời, chính quyền hô hào cách mạng xã hội trong lúc có tảng quản nhân cho gài một cú hàng triệu đồng, chơi bạc một quán hàng triệu đồng thì có những quản nhân khác, những quản nhân phế thai vì đã cao hứng hy sinh một cánh tay, hoặc đói chán, đói mệt cho tờ quốc đói quá, rách quá, phải đi cướp đất để làm nhà, cướp cháo ăn cho đỡ đói.

Lưu manh và điệu

Tổng thống vừa tuyên bố mở cửa rã rời. Tuyên bố rằng «Tôi lưu manh với phong cộng sản nhưng với người quốc gia tôi chơi rất điệu, thực thà».

Cái chuyện Tổng Thống cho rằng mình chơi rất điệu thực tha với người quốc gia, thì đẽ bà hồi phản giải, người quốc gia sẽ hả hả xét xem Tổng Thống có giữ đúng lời không. Nhưng riêng cái việc Tổng Thống tuyên bố «Tôi lưu manh với phong Cộng sản» thì dù Tổng Thống có thực tình lưu manh với CS chàng nữa, đứng trên cương vị người lãnh đạo tối cao của đất nước. Tổng Thống không có quyền nói huych toet như rứa. Tổng Thống há chẳng biết rằng người thợ công dân có thể tuyên bố những điều số sảng mà Tổng Thống không được phép nói chàng.

Huống hò, Đầu Gối rất nghi ngờ Tổng Thống có thể chơi lưu manh nói với CS. CS đã đặt thủ đoạn lưu manh thành hệ thống, thành chánh sách, lập thề, sức mẩy Tổng Thống với tài sức cá nhân của Tổng Thống, chơi lại được chúng.

Theo thiển ý của Đầu Gối, thi đới với Cộng Sản, minh lại càng cắn chơi quản tử, chơi Vương Đạo, chơi điệu. Chử mình chơi Lưu manh một thi chúng lưu manh mướn, mình địch sao nỗi.

Chơi trò mất nước

Ché Tổng Thống một câu thi cũng nên khen Tổng Thống một câu cho hợp thuyết «trung dung» của Không phu Tử. Khen T.T. đã tuyên bố rất đúng ràng: «Nhiều người

thơ cho rằng: bài toán của chúng ta là Bắc kỳ đánh Nam kỳ và nếu Nam kỳ trong bụng bắt tay với Nam kỳ thành thà, đuổi Bắc kỳ Cộng sản xâm nhập về Bắc, có lập Bắc kỳ di cư là có ngay được hòa bình. Nhưng ai có tư tưởng đó là chơi trò mất nước».

Tổng Thống nhận định đúng lám, nhưng chúng ta hy vọng rất ít người có tư tưởng kề trên. Đầu Gối cũng là người di cư nhưng yêu và khoái đồng bào «Nam kỳ» hơn đồng bào Bắc kỳ, đừng có lập Đầu Gối mà tội nghiệp.

Kể ra, trong hoàn cảnh xập xì xập ngẫu hiện tại rất khó phân biệt trò chơi nào là trò chơi mất nước, trò chơi nào là trò chơi cứu nước, chẳng hạn thuế kiêm ước. Thuế kiêm ước là 1 trò chơi cứu nước hay mất nước? Mất nước theo luận điệu kẻ bị móc túi, cứu nước theo luận điệu ông chính quyền? Một chính khách tự nhận là am hiểu tinh binh chính trị quả quyết với Đầu Gối những vụ sáo trộn xảy ra gần đây từ vụ sư sãi gốc Miên biếu tinh, đến vụ Trần Ngọc Châu, vụ Sinh viên biếu tinh, vụ giấy báo... đều là do CIA tạo ra dật giây ngầm với mục tiêu gây áp lực, gây khó khăn cho chính quyền để đòi phá giá đồng bạc. Ủng hộ những phong trào đó là giàn tiếp tay cho CIA để tự giết mình đấy. Đầu Gối cười sáu hỏi:

— Vậy ủng hộ sinh viên tranh đấu là chơi trò mất nước chăng?

Chính khách cũng cười sáu trả lời.

— Có thể lầm chứ! Trong cuộc «cách mạng» lật đỗ Tổng Thống Diệm nhân dân cổ đỗ Huế kéo tới đài phát thanh biếu tinh, chính CIA đã đặt plastic nổ làmtoi mảng bao nhiêu đồng bào vô tội để đồng bào phạt tử đỗ diệt cho chính quyền đã gày tội ác, chính quyền thi đỗ diệt cho Cộng sản. Kết cục là chính quyền Ngô đinh Diệm di dengoing theo ý muốn của CIA. Và chính quyền Ngô đinh Diệm đỗ không phải vì Phật giáo tranh đấu, không phải vì sinh viên tranh đấu, nhưng chính vì CIA muốn như rứa. Những phong trào quần chúng bị giật giắc, mà đâu có biết!

Xem tiếp trang 47

Chính khách này dĩ nhiên là ông thân chính quyền. Nhưng ông nói có «sách» quá làm Đầu Gối thản thờ tự hỏi: «minh viết báo là chơi trò mất nước hay cứu nước đây».

Tổng thống hụt «dạy khôn» đương kim Tổng thống

Lý đại Nguyên — Tổng thống hụt (anh dặn chú thích dùm rằng anh là ứng cử viên hụt chứ không phải tranh cử rồi thất cử, vì nếu được tranh cử thi chira chắc mèo nào cầm mือ nào) liền tiếp trên hai số báo Đầu đã lèn tiếng «dạy khôn» đương kim Tổng Thống. Dạy khôn rằng: «Bị quốc tế áp lực mà không dồn áp lực xuống dân chúng, tức là làm sao cho dân chúng không khổ vì những áp lực đó mới là nhà lãnh đạo đại tài. Bị dân chúng chán ghét mà không hận dân chúng, luôn luôn làm cho dân chúng tân tiến về mọi mặt mới thật là người có đức lớn về lãnh đạo».

Lý đại Nguyên viết có vẻ nhìn xa nghĩ rộng lám, nhưng những cái trước mắt trước mũi anh dêch nhìn thấy. Vừa đây anh mượn tiền mua được cái xe Honda, anh tới tòa báo, bị «chớp» cái xe Honda ngay trước mũi mà không biết. Anh em thương anh, mà cuộc lạc quyền, góp gió thành cái xe Honda cho anh đỡ phải cuốc bộ đi dạy khôn, nhưng đợt đầu mới góp được 30 ngàn. Đầu Gối có lời kêu gọi Tổng thống: Chẳng gi Lý đại Nguyên cũng là một ứng cử viên Tổng thống hụt, Tổng thống nên lì xì cho anh 50 ngàn cho anh đủ số tiền mua cái xe Honda. Được như vậy, chắc anh dạy khôn còn bảnh hơn nữa.

Thủ tướng về vườn dạy khôn đương kim Tổng thống

Theo tin các báo, vừa đây nguyên Thủ tướng Trần v Hương đã gặp TT Thiệu và khuyên Tổng thống 2 điều là cương quyết dừng vi áp lực mà phá giá đồng bạc và chờ có đẩm lên Hiến pháp.

Lời nguyên Thủ Tướng có vẻ ngon lành lám. Chỉ hơi đáng tiếc một điều là trong thời gian làm Thủ Tướng, cụ Hương «đầm» hơi kỹ lên Hiến pháp. Đề chứng minh, Đầu Gối mạn phép kể một chuyện vui dưới đây.



Mừng

quí tử

3 tuổi

- Có chàng đui mắt
- Lấy chị thợ hai chân!
- Sau một năm thăm thoát
- Cô à bèn lâm bồn
- Thằng bé vừa ra đời
- Đã què chân, chột mắt
- Đã thở không ra hơi
- Đã bủng vàng da mặt!
- Hai họ thi nhau tán
- Kẻ cho rằng quái thai
- Kẻ nói cha bị lậu
- Sinh con khuyết hình h..
- Thằng bé vẫn sống nhẫn
- Đến bữa vẫn đòi ăn
- Nó mang tên Hiển Pháp
- Biệt hiệu «năm bò oán»!
- Thắng Pháp èo uột lảm
- Bung ống, đít nhăn nhco
- Biết bò, không biết đúng
- Chân càng lớn càng teo!
- Năm nay t hằng cu Phap
- Vừa vẫn tuồi lên ba
- Lên ba nhưng chậm chạp
- Không nói, chẳng oa oa!
- Nó sinh thêm tật mới
- Chỉ khéo gặm giày đinh!
- Cụt lưỡi nó không nói
- Suốt ngày chơi một mình!

TÚ-KẾU

nếu chạy cũng chỉ được mươi cây số, vậy thì nếu ta không nhảm mệt hay đồng lõa thì làm sao địch sử dụng được sự bất ngờ và hưu chiến. Tết đê vào trung tâm thủ đô?

Vậy nếu địch sử dụng được yếu tố bất ngờ, và ta bị đánh bất ngờ, chỉ là vì ta không có một tư tưởng lãnh đạo chiến tranh để ước tính hay giải thích những hoạt động rời rạc của địch. Có người biện hộ rằng vì tinh báo ta kém. Tinh báo kém đến đâu cũng không thể không biết đến sự điều động hăng trám ngàn người trên lãnh thổ miền Nam, và hàng triệu người ở BV và các đường tiếp tế từ BV vào Nam. Cái cách giải thích và biện hộ hay nhất được một ông tướng vùng I đưa ra: Ta không bị bất ngờ, tinh báo ta không kém, mọi việc xảy ra là do ta dù địch vào để diệt địch. Thật là hợp lý và tài tình. Chỉ có chút sơ hở là đã dụ địch vào rồi không diệt địch lệ lén để đến nỗi địch gần diệt được ta.

Nhưng địch không diệt được ta, trong Mậu Thân, cũng như bây giờ và tương lai, cũng nhờ ta có một chiến lược kỳ diệu mà địch không sao ước tính được: chiến lược khoảng trống. Cửa ngõ nào của ta cũng mở rộng, địch vào thật là dễ nhưng vào được rồi địch không sử dụng được những lực lượng mà địch đã nhắm sẵn. Địch định sách động quần chúng thành phố hỗn loạn, nhưng quần chúng không nỗi loạn. Địch tính kêu gọi binh sĩ ta trở cờ, nhưng binh sĩ ta không trở cờ. Địch hy vọng một số trí thức chính khách ta về hùa, nhưng ít có người về hùa.

Cho đến bây giờ khoảng trống đó vẫn nguyên vẹn, cho nên bây giờ có lẽ địch vẫn còn sợ không dám lặp lại màn kịch Mậu Thân trong các cái Tết Kỷ Dậu, Canh Tuất. Đó là chiến lược duy nhất của ta, tư tưởng lãnh đạo chiến tranh hữu hiệu nhất của ta: khoảng trống.



Quân số, súng đạn, đòn bót không lắp được khoảng trống này trái lại càng làm nỗi bật cái khoảng trống chiến lược với cái dư thừa chiến thuật. Nhưng ta không thắng được địch bởi khoảng trống không có tính cách sinh động tích cực, không có khả năng tấn công. Địch đánh vào khoảng trống của sự thô sơ, bất hợp tác của dân chúng thì địch thua, nhưng địch lui về chiến khu, trở lại du kích chiến thì địch có thể kéo dài chiến tranh vô thời hạn, hay cho đến bao giờ ta có được một tư tưởng lãnh đạo chiến tranh, một chiến lược không dựa vào súng Mỹ, đạn Mỹ, chiến cụ Mỹ và viện trợ Mỹ.

Một chiến lược của Miền Nam, muốn hữu hiệu, trước hết phải hóa giải được hai sức mạnh tinh thần và tâm lý của địch: sức thu hút của chủ nghĩa cộng sản, và sức áp lực của tổ chức khủng bố do đảng cộng sản thực hiện. Muốn hóa giải sức thu hút của chủ nghĩa địch, ta phải có một học thuyết cách mạng xã hội toàn diện.

Muốn hóa giải áp lực của tổ chức khủng bố địch, ta phải tổ chức an ninh diện địa khác hơn là cách thức đóng đòn bót và hành quân dạo mát. Linh động đòn chỉ làm mục tiêu tấn công cố định rất tốt cho địch, mà không bảo vệ được an ninh diện địa. Chỉ có dân chúng bảo vệ được an ninh diện địa, nhưng muôn cho dân chúng tự nguyện nhận lãnh công tác phòng thủ diện địa thì lại phải làm cho dân chúng thấy việc làm đó hoàn toàn có lợi cho họ: ở đây lại phải cần đến học thuyết cách mạng xã hội toàn diện để động viên tinh thần dân chúng, và bảo đảm những hứa hẹn đẹp đẽ cho dân chúng. Vậy không thể có lãnh đạo chiến tranh, không thể có chiến lược nếu không có một học thuyết cách mạng đẹp hơn của địch.

Bác sĩ Bùi Hoành tỉnh trưởng Quang Ngãi đã bàn giao chức cho Trung tá Tôn thất Khiêm tháng 10-1967, đó là vị Tỉnh trưởng cuối cùng đã ra đi để thống hành chánh địa phương do quân sự hóa một cách toàn hảo.

Lý do chánh đặt ra để thay các tỉnh trưởng bằng các quan nhân nhằm mục đích thấp nhất chỉ huy về cả hai mặt quan sự và hành chánh cho phù hợp tinh thế chiến tranh.

Cho tới nay chức vụ trưởng của 44 tỉnh tại Việt Nam được trao vào tay các sĩ quan Trung tá và Đại tá của quân VNCH. Một khi hệ thống chánh địa phương được giao các quan nhân thì tất nhiên phải là một hệ thống hành chánh mạnh và các văn đề chí, xã hội, kinh tế, tài chính sẽ được giải quyết theo quan sự nhanh và mạnh.

Vai trò của các chuyên ngành chánh đầy kinh nghiệm sẽ hạ xuống những hàng phó, tỉnh trưởng hành chánh, phó trưởng hành chánh và tất cả trong những năm gần đây trong Quốc gia Hành Chánh đã đào tạo số viên chức ra trường để nam một số chức vụ phó ở khắp trong nước hoặc là cõi trường cùng.

Tỉnh trưởng, Quận trưởng, Quận nhân có từ thời cộng hòa

Việc đề cử 1 quận nhân cho chức vụ tỉnh trưởng có từ hồi I Cộng Hòa, Tổng Thống Diệm vào tình hình chiến sự, hệ thống nào mất an ninh bên dưới vị trí của tinh trưởng. Quan điểm của Tổng Thống Diệm thời đó là «tại ni nó giỏi về quản lý, để tại nó dẹp loạn một thời».

Việc đề «tại nó dẹp loạn một thời» mà thời loạn thi kèo dài đã dứt nên Tổng Thống Diệm đã đổi cách thay thế nhiều tinh trưởng bằng các quận nhân.

Tệ hại hơn nữa, theo Giáo Nguyễn Văn Bông «Tổng Thống Diệm đã dùng chức vụ tinh trưởng để lấy lòng một số sĩ quan».

Chính vì cái cớ giữ an ninh, dân chúng nó đặt ra cái tiền lệ

cấp tá đi làm tinh trưởng kéo dài cho tới ngày nay.

Theo Hiến pháp VNCH điều 65 nói rõ trong tình trạng chiến tranh không thể tổ chức bầu cử được, với sự chấp thuận của hai phần ba tổng số Dân biểu và Nghị sĩ. Tổng thống có quyền lưu nhiệm một số quan cơ quan dân cử và bổ nhiệm một số Tỉnh trưởng.

Hệ thống hành chánh không chỉ được quân đội hóa ở cấp tinh trưởng, mà còn xa hơn nữa các quan trưởng đa số cũng là quan chánh.

Nếu có cái ưu điểm là có khả năng dẹp loạn như đã nói trên, thi ở nhiều khía cạnh khác rất kẽm cho dân chúng địa phương.

Một vị sĩ quan cấp tá được để cử làm tinh trưởng, tất nhiên vị sĩ quan này phải thông thạo về hành chánh, ít nhất đã từng chỉ huy một đơn vị có thể họ đã được học qua một khóa quân chánh nào đó. Tuy nhiên vì tác phong quân sự bình thường các vị tinh trưởng đã giải quyết các vấn đề trong tinh trưởng theo diêm

cải lại lệnh trên, dân thật ngoan và hiền lành, bảo sao đều vui vẻ vâng theo, điều đó diễn tả cách trị dân của hệ thống hành chánh quân sự hóa tại các địa phương thật khéo léo, trong ấm ngoài êm, như vậy thì khả năng làm đầu tinh của các vị quân nhân phải giỏi «dàn trời rời cãi vào đâu được».

Xấu miệng mới nói chuyện tham nhũng

Giáo lệnh của QLVNCH dạy quân nhân nhiều điều tốt, bao gồm việc trọng dân, không hà hiếp dân chúng.

Những điều giáo lệnh đó lại được kể biền, kể trên bàn các vị tinh trưởng thi át phải nhập tâm và không thể có chuyện các vị tinh trưởng làm bậy rồi.

Người xấu miệng thi cho rắn, cái việc làm quan nhất thời cả các đấng nhà binh dè đưa họ vào con đường vơ vét tiền bạc và dê bè tham nhũng.

Dư luận bình thường ác lầm một vị tinh trưởng nào cho dù đời rách cách mấy mà bảo ông ta liêm khiết trong thời buổi này thì không ai tin cả, hoạ giả chỉ có người ngu mới không chịu cầm tiền mà thôi, nhưng một điều tai hại là ngu thì làm sao làm tinh trưởng nổi, vậy việc người không làm tinh trưởng không chỉ tham nhũng hẳn là một điều râ khó cho các vị tinh trưởng có lưọng, tâm và trong sạch quá lâm.

Bởi vậy nên người ta đã nghĩ ra một cách để so sánh, quý mến các bậc «phụ mẫu chí dân», là người nào đỡ sách nhiễu dân chúng hơn người kia mà thôi. Bảo chí trước đây đã tố cáo nhiều hành động thật là «đè kiện» và «cản ôi» của vài ông tinh trưởng, nhưng các chuyện đó ít thấy chánh quyền có những thái độ hay biện pháp rõ ràng. Một kết quả đáng nghi ngờ là vài tờ báo đã bị đóng cửa vì bối rối các cấp thừa hành của hành pháp tại địa phương, làm hoang mang dư luận và làm giảm tiềm năng chiến đấu của binh sĩ, thật tội của báo quá nặng, đóng cửa là phải.

(xem tiếp trang 46)

THỜI THỊNH của một nền Hành Chánh

«BỐT-ĐỘ-SÔ »

thạch thảo

Đọc trong hệ thống hành chánh địa phương người ta thấy rất hiếm trường hợp các viên chức dân chính làm quan trưởng, chỉ có vài trường hợp như quan trưởng Mộ Đức là nhân sĩ Nguyễn Liệu, quận trưởng Hiếu Nhơn là giáo sư Thành Trọng Sinh. Ngược lại, có thời kỳ tại quận Phú Nhơn tinh Pleiku chức vụ quận trưởng được giao cho Chuẩn úy Đỗ Khắc Hoàn.

Tỉnh trưởng, Quận trưởng nhà binh dễ trở thành độc tài.
Các vị tinh trưởng quan nhân từng thấy một người dân nào dám

BƯỚM

VƯỢT NGỤC

(Tiếp theo Đời số 26)

Bản dịch của PHAN HUY CHIỀU

ĐỜI KHỎI ĐĂNG HỒI KÝ DÀI PAPILLON, tác phẩm bán chạy nhất nước Pháp 6 tháng nay : 1 triệu quyển và đã dịch ra Anh, Đức, Nhật, Hoa, Á Rập, Tây Ban Nha và bây giờ... Việt Ngữ.

Các giới văn học coi đây là một HIỆN TƯỢNG về xuất bản trong 50 năm nay : một cuốn truyện được nỗi tiếng mau lẹ và phổ biến rộng lớn như vậy. Sở dĩ người từ khờ sai Henri Charrère thành công như vậy vì ông không có ý định làm văn, nhưng chỉ kề cho ta nghe bằng một giọng thản nhiên, thân mật thỉnh thoảng hơi cợc cắn tắt cả biển cổ kỳ lạ trong 30 năm phiêu lưu ngục tù của ông ta.

Tôi đứng trước mặt nó. Tuy đôi mắt tôi vẫn nhắm nhưng tôi vẫn nhìn rõ thấy mặt nó theo cái kiểu mà nó đã nhìn tôi trước phiên tòa Đại hình.

Tôi cầm một ngọn đèn pha chiếu vào mặt nó. Ánh sáng mạnh đến nỗi đôi mắt diều hâu của nó bị mờ hẳn đi. Bồ hòn rò ra từng giọt to trên bộ mặt nhăn nhó. Tôi cật vấn nó. Nó trả lời lại tôi. Cuộc đời tôi lúc đó thật là mãnh liệt.

— «Thắng khốn nạn kia, may có nhớ tao là ai đó không? Tao là thắng Bướm đây, mà may đã nhẹ tay gởi đi từ khờ sai chung thân ấy mà. May ngờ rằng công việc may vừa làm đó là xứng đáng với bao nhiêu năm học hành để trở nên một con người cao đẳng trí thức hay sao? Hồi thắng ngu xuẩn kia, may đã sử dụng học thức của may để cứu vãn hay để dìm loài người cho kỳ đến chết đuối.»

«May chẳng nghĩ gì như thế đâu. May đã hành động do sự thúc đẩy của một dục vọng duy nhất là : thắng chức, thắng chức, thắng chức mãi trên đường công danh bì ối của may. Vính dự của may là được coi như là một nhà thầu cấp nhiều tù nhân nhất cho các ngục đường và nhiều khách hàng cho tên đao phủ cùng bộ máy chém của nó.»

« Nếu tên Đao phủ Deibler là kẻ biết ơn thì mỗi ngày cuối năm han phải gửi biểu may một két rượu xẩm-banh thượng hảo hạng. Đò heo lộn kia !

Có phải nhờ ở may mà mỗi năm hắn được chặt thêm 5 hay 6 cái đầu không? Bây giờ chính tao xích chí may vào bức tường này. Tao lại nhìn thấy cái cưa đặc thắng của may khi nghe thấy Tòa tuyên án phu tao sau những lời buộc tội ác nghiệt của may. Dưới như câu chuyện ấy mới xảy ra trong ngày hôm qua hay từ bao nhiêu năm trước?»

Trong căn phòng xà lim, tôi vẫn đi đi lui lui đầu óc quay cuồng vẫn tưởng như nhìn thấy mặt ở trước mắt.. đến lúc đột nhiên ngọn đèn sáng phạt và ánh sáng mặt trời lờ mờ xuyên qua cửa vào phòng tôi.

O hay? sáng rồi à? Thế là tôi đã thức cả đêm trong mộng báo thù. Tôi đã trải qua những thật là đẹp đẽ! Cái đêm dài vừa qua, tôi coi là quá ngắn!

Tôi ngồi trên giường nghe ngóng. Không thi gì cả. Chỉ đợi khi có tiếng sế cách vào cánh cửa. Đó là tên giám ngục đi giày vải mềm tới dì mắt một lỗ nhỏ xíu để nhìn vào phòng tôi.

Bộ máy do Cộng hòa Pháp chế tạo ra giờ đây quay tới giai đoạn hai. Nó được điều động một cách rất hoàn hảo: Trong giai đoạn đầu nó đã đào thõa được một con người có thể gầy rói cho. Nhà nước Thé chưa đủ. Còn phải giữ làm sào cho éon ngay đứng chết sớm, phải ngăn cản đứng đê cho

tử. Người ta cần có nó, bởi vì nếu không có nó thì cả cái bộ phận hành chánh cải huấn kia còn có việc gì làm nữa?

Bây giờ tôi chỉ mong ước có một điều là sống cho khỏe mạnh và sớm được đưa sang đây ở đảo Guyane thuộc Pháp.

Cách! cách! một cái ghít-sê nhỏ dài rộng 20 phân ở giữa cánh cửa xà-lim được mở ra, người ta đưa vào cho tôi một tách cà phê và một ổ bánh mì 750 gam. Là tù nhân tôi không được ăn cơm hiệu nhưng với chút ít tiền riêng tôi vẫn có thể mua được thuốc lá và đôi chút đồ ăn thêm.

Dega tìm cách rủ tôi cùng xuống phòng tắm tay uể để nói chuyện. Hắn gửi cho tôi một bao diêm quẹt trong đó có 3 con rận. Tôi liền chia nó ra cho tên giám thị coi. Tên này liền thu gọn tất cả chấn màn nệm của tôi và cả tôi nữa đưa xuống phòng tắm hơi nóng để sát trùng. Ở đây cố nhiên là tôi gặp được bạn Dega. Bọn giám thị để chúng tôi một mình trong phòng hơi.

— Cám ơn Dega nhé Nhờ lời khuyên của may mà tao đã nhận được «kế hoạch».

— May có thấy khó chịu không?

— Không.

— Mỗi khi đi cầu tiêu may phải lấy ra rửa sạch rồi lại nhét vào.

— Tao đã mang nó trong bụng từ bảy ngày nay rồi. Những giấy bạc vẫn khô ráo sạch sẽ. Dega! thế bảy giờ may đã có ý định gì chưa?

— Tao định già đi. Tao không muốn đi đây đâu. Ở lại trong nước Pháp có lẽ tao chỉ phải ở tù đó 8 hay 10 năm thôi vì tao quen thuộc nhiều nên có thể xin ân xá ít ra cũng bớt được 5 năm.

— Thế năm nay may bao nhiêu tuổi?

— Bốn mươi hai tuổi rồi.

May điên thật à, nếu may phải ở tù 10 năm với cái án 15 năm, khi may mẫn tú thi cũng già rồi. May sợ phải đi đây à?

— Đúng thế! Bướm ạ. Tao không xấu hổ mà nói với may như thế. Bởi vì may biết chứ bị dày khở sai ở Guyane thi thật là khủng khiếp. Bon tù nhân giam ở đó bị chết ít ra cũng tới 80%. Ở đó nếu may không mắc bệnh cùi thì cũng bị các bệnh bất trị khác như ho lao, ngã nước, kiết lỵ v.v.v.. Nếu muốn tránh những tai nạn ấy, may cũng rất dễ bị các bạn tù nó giết may đi để cướp lấy cái «kế hoạch» kia, hoặc may bị chết trong khi vượt ngục.

— Dega ạ! Tao cũng tin may nói là đúng nhưng ao vẫn có lòng tự tin ở tao. May nên tin chắc là ao không ở đó lâu đâu. Tao là một cựu thủy binh, tao biết rõ thế nào là bể khoi, vậy may có thể tin là tao sẽ vượt ngục rất sớm. Còn may dù là được ăn xá bót đi 5 năm thì may cũng vẫn phải sống trong cảnh cầm cổ trong 10 năm hoàn toàn cô độc. May tưởng rằng may chịu nổi mà không trở nên điên cuồng hay sao?

— May nói cũng có lý lắm, nhưng may còn trẻ còn tao năm nay đã 42 tuổi rồi.

— Nay Dega, bảo thật! cho tao biết, may sợ cái gì nhất? Có phải may sợ chính ngay những thẳng bạn tù không?

— Đúng vậy Bướm ạ, ai cũng biết tao là nhà triệu phú. Từ cái nghề là tao mang theo hàng chục vạn bạc đến cái âm mưu hạ sát tao để cướp của không còn xa cách nhau lắm đâu!

— Thôi may nghe tao nhé, bây giờ chúng minh cùng thề giao kết với nhau như sau đây: May không ở lại để trở nên một thẳng điên nữa. Còn tao, tao hứa là sẽ ở luồn bên cạnh để bảo vệ may. Hai chúng minh cùng tương trợ nhau. Tao còn trẻ, khỏe mạnh và nhanh nhẹn, từ thời ít tuổi tao đã học nhiều môn võ, tao biết sử dụng dao găm. Vậy đối với tụi chúng nó, may có thể yên tâm. Không những chúng phải kính trọng chúng minh mà còn sợ hãi nữa là khác. Còn về vấn đề vượt ngục chúng minh không cần gì ai khác cả. May có tiền, tao cũng có tiền. Tao biết sử dụng cái địa bàn và biết lái tàu trên bờ. Thế may còn muốn gì hơn nữa?

Dega ngược mặt nhìn thẳng vào mắt tôi... chúng tôi ôm lấy nhau. Thế là giao kèo được ký kết xong.

Mấy phút sau chúng tôi từ giã nhau. Chúng tôi ở không xa nhau lắm. Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau ở phòng thợ cạo, trong phòng Bác sĩ hoặc trong nhà thờ mỗi ngày chủ nhật.

Dega đã bị định vào vụ làm giả phiếu Quốc trại: Một tên chuyen mòn làm giấy giả đã khéo léo tẩy trắng con số 500 quan rồi in lên chỗ con số 10.000 quan. Vẫn là thứ giấy thực nên các Ngân hàng và các thương gia đều thu nhận loại phiếu Quốc trại này không chút nghi ngờ. Công việc làm ăn phi pháp này đã kéo dài từ nhiều năm nay thế mà Phân khu Tài chánh của Tòa án không biết đâu mà rờ. Mãi cho tới một hôm một tên trọng bợn là Brioulet bị bắt quả tang. Trong khi ấy thì Dega vẫn nghiêm nhiên là chủ nhân một quán rượu lớn ở giữa thành phố Marseille. Đây là nơi tụ tập suốt đêm của những đáo hoa tươi biết nói của miền Nam nước Pháp và là chỗ hẹn hò quốc tế của các du khách hào hoa.

Đến năm 1929 Dega đã trở nên một nhà triệu phú. Trong một buổi tối kia, có một phụ nữ trẻ đẹp ăn vận rất lịch sự tới nhà hàng và tỏ ý muốn gặp riêng ông chủ Louis Dega.

— Thưa Bà chính tôi đây, xin mời bà sang phòng khách bên cạnh để nói chuyện.

— Tôi là vợ của Brioulet đây. Ông biết chưa? Hiện nay chồng tôi bị bắt giam ở Baile vì tội buôn bán nhưng trái phiếu quốc phòng giả mạo. Tôi vừa được gặp chồng tôi ở phòng khách ngục thất Santé. Hắn giao địa chỉ quán rượu của ông cho tôi và bảo tôi tới gặp ông để xin ông 20.000 quan làm tiền thù lao cho Luật sư.

ĐỜI LÀ THẾ !



BỐ LÁO
phụ trách

Thi kẽ chuyện đời

Đời bạn là một chuỗi tranh đấu dài, mỗi người với kinh nghiệm bản thân đều có ít nhất là một kỷ niệm chua chát nhất đời. Đó là kỷ niệm một lần bị phản bội.

Chẳng hạn, bạn thấy thằng trai kỷ đối rách. Bạn đem nó về nuôi. Sau cùng nó lấy vợ bạn. Đã thế nó lại còn đi rêu rao với hàng xóm là bạn bóc lột nó. Với tình bạn, với địa vị của một người hơn nó mọi mặt. Bạn xứ sự làm sao cho phải? Âu là bạn thờ dài một cái:

— « Đời là thế »

Bạn là một phụ nữ. Thằng chồng bạn vì đồng lương yếu kém nên sai bạn đi lấy Mỹ kiêm tiền. Đến khi khé lén, nó theo con khác và quay về đánh bạn; chửi bạn là con đỉ. Bạn nói sao?

— Đời là thế !

Một anh dân biếu, khi ra ứng cử thì nói ngọt xót, hứa hẹn đủ điều. Đến khi leo lên tới cái bàn độc chủ tịch Quốc Hội đã trỏ mồm đuổi các sinh viên tuyệt thực: « Quốc Hội là chốn tôn nghiêm. Các anh vào ẩn trú đây, mai kia bọn ăn mày, đánh giày cũng vào đây thì còn gì là tôn nghiêm nữa. » Bạn nói sao?

— Đời là thế...

Bạn chờ tướng làm khi lắc đầu bảo « Đời là thế » tức bạn đã tiêu cự, đầu hàng. Không! Đây là một sự chấp nhận. Một câu triết lý cần thiết để tiết kiệm năng lực, để dành sự trạng và chờ đợi một ngày nào đó sẽ bảo cho chúng nó biết: Đời không phải chỉ có thế.

⇒

CỤC NỢ ĐỜI

Ở xóm tôi có một vị quân tử thanh liêm, khí khái. Lúc nào ngài cũng đạo mạo, nghiêm trang nên được mọi người kính trọng. Nhờ thanh liêm nên cảnh nhà ngài cũng thanh bạch. Một hôm quan đầu tỉnh mời ngài dự tiệc. Trước mặt mọi cậu vào núp ở đây, mai kia bọn ăn mày, đánh giày cũng kéo vào đây thì còn gì là tôn nghiêm nữa! Ôi chao! thi ra, cụ Lương minh vẫn như trach. Thật là « thanh lươn bao quản lâm đầu », cứ nhè chỗ xinh thổi mà chui vào hoài. Các loại quân tử trach ấy quả nhiên trong sạch thật. Quốc hội quả là nơi nương náu của các đảng tôn nghiêm.

Nhật báo hôm nay còn đăng rằng: « Cụ Phó thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc gia Giáo dục than thở là chẳng hay biết gì về vụ bắt bớ sinh viên và có ý che cảnh sát làm việc vụng về. » Hay thật. Một ông Phó thủ tướng mà không biết gì về một chuyện tày trời như thế thì kẽ cũng lạ. Ba đêm liền, ông trưởng cò thuyết pháp trừ tà liên tiếp trên Tivi, chẳng lẽ quan phó tề trưởng lại đi ngủ sớm để lo trau dồi tài đức mà lên ngồi tế trưởng?

Đến câu chuyện bầu bán cái gọi là Hội đồng Báo chí cũng còn mệt. Nghe đâu trận giặc giữa báo ngày và báo định kỳ đã tái hồi gác. Thế lực của phe kinh kỳ lấn áp hàn phe Nhật tụng. Phe Nhật tụng kéo nhau đi hầu quan Tổng Thông Tin. Quan bận việc không tiếp. Vua lại cứ thúc giục lập gấp cái Hội đồng đó nên đại hội dù muộn đình

TIẾNG THỎ DÀI CỦA NHỮNG TÂM HỒN BỊ ĐÈ NÉN

cũng không kịp, hình như trong số 10 ngàn tấn giấy trốn thuế dành riêng cho báo đã xài hết 2 ngàn 7 vào tháng 2 rồi. Số còn lại may ra thi đủ xài tới tháng 5. Chờ gi nữa mà không nhảy ra kiếm một chức Hội đồng?

Phe định kỳ bằng lòng cho Nhật báo làm chủ tịch nhưng phải là

ông Trần Tấn Quốc chứ không chịu ông Nhân hay ông Quốc Phong. Phe Nhật Báo lại sợ ông kinh kỳ làm chủ tịch nên đã bắt đầu hạ độc thủ. Xem ra cục sủn của ông Kim Ngọc có giá lắm. Chỉ tiếc rằng nó hơi cụt một tí, nên thiếu quá chả đi sâu vào thực tế được.

Ấy! Đời là thế.

Bây giờ đây, cuộc đời bạn đã chất chứa biết bao nỗi đau buồn, niềm tủi hận, sự căm thù.

Bạn hãy cố viết ra hay kể lại câu chuyện nào có thật trong đời bạn mà bạn cho là chưa chát, bẽ bàng, cay cú, đau đớn nhất và gửi về cho Đời. Cuối năm bạn sẽ được thưởng 20.000đ để tiêu tết sau khi đã trút được nỗi lòng cho tâm hồn khoán khoái và vui sống. Bạn chỉ kể 2 trang giấy thôi. Chuyện nào thật nhất, đau nhắt sẽ được trao giải thưởng. Đây là một phần thưởng về một kinh nghiệm sống của chính đời bạn chứ không phải là trò đùa.

Chúng tôi tin rằng, mọi người sẽ kính trọng bạn, sẽ chia sẻ với bạn một phần cay đắng đó. Bạn sẽ kể thế nào cho người xem phải căm hận đến lắc đầu, chép miệng: « Đời là thế ! »

Trước nay, anh em báo Đời đã phục vụ các bạn hết lòng nhưng chưa có cơ hội cùng nhau tâm sự. Với mục này, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tới với chúng tôi. Chúng ta sẽ đi vào tâm hồn của nhau trong một niềm cảm thông sâu xa về thân phận con người nhưng tiêu, con người nô lệ, con người bất khuất, con người thân thế nhỏ nhưng hoài bão thì rộng lớn vô cùng.

Trong khi bạn chúng tôi, trong những điều kiện khó khăn, lo lắng tranh cho đời, thiết tưởng cuộc đời của chính các bạn phải đáng kể nhất.

Bạn hãy:

- Vạch cho mọi người thấy bạn người vô liêm sỉ ăn cháo đáy.
- Vạch mặt bọn phản bội lật lọng, đổi trắng thay đen.
- Vạch mặt bọn quan liêu, phong kiến rởm đang mòn ăn trên xương máu của bạn, đang làm hại bạn.
- Vâ, hãy tự vạch ruột mình, lôi ruột gan mình ra cho thiên hạ thấy cái lò, cái khố vô cùng to lớn của mình.

Thư gửi gấp về tòa soạn, chỉ cần thêm ngoài bì 3 tiếng:

ĐỜI LÀ THẾ

CÂU CHUYỆN SỐ 1

Của ông Trần văn Hà, giáo chức
Bình Dương

Thưa ông Chu Tử

Trước hết, tôi tự giới thiệu là một giáo viên trường ấp, lương mỗi tháng 3.200, một vợ, ba con. Vợ con tôi gửi cho nhà vợ nuôi. Chỗ tôi ở, an ninh rất kém.

Năm trước, khi bầu cử xã ấp, là một người « có học » tôi được bà con trong xã tín nhiệm và mời tham gia vào ban kiểm soát bầu cử.

Trong số ứng cử viên, có ông X là người giàu có. Ông nhờ tôi giúp ông với số lương 5.000đ mỗi tháng để lo việc viết lách cho ông ta. Rất may ông ta đã đắc cử. Tôi tưởng là « ông đời » sẽ khá sau khi bị bộ giáo dục bạc đãi. Nào ngờ. Sau

đó độ 3 tháng tôi bị an ninh bắt giữ tình nghi là Việt cộng. Trong số nhân viên ở đây, có anh học trò cũ của tôi cho tôi biết chính ông ta đã vu cáo cho tôi. Sau khi điều tra, tôi được tha và không cho dạy học nữa. Tôi tìm đến ông để tim hiểu.

Khi tôi hỏi :

— Tại sao ông lại trả ơn tôi như thế. Nhờ ai mà ông đắc cử. Ông ta trả lời tinh bợ :

— Nhờ anh chứ nhờ ai. Anh có liên lạc với tụi nó thì tụi nó mới vận động dùm anh chứ.

Tôi nghe lời và không dám cãi. Bởi vì, ông nên biết: ở đây, chỉ nên nghe thôi. Nếu trả lời là bỏ mạng.

— Ông nghĩ sao ?

CÂU CHUYỆN SỐ 2

Của ông Hà văn Nhãm, giáo sư trung học
Ba Xuyên

Thưa ông Đạo Cầy.

Đọc báo Đời số 26, tôi được biết ông cũng là nhà giáo. Vì tình đồng nghiệp nên tôi đem câu chuyện này nói cho ông nghe.

Trước đây tôi có soạn một cuốn sách Quốc văn cho học sinh đệ tứ. Tuy cuốn sách, tôi nghĩ là không hay ho gì nhưng là tim óc của tôi.

Nhân kỳ thi, tôi đưa cho một ông giáo sư xem khi ông về làm Giám khảo kỳ thi tú tài ở đây. Ông ta khoe có quen nhiều nhà xuất bản lớn ở Saigon lại khen sách tôi hay và muốn đem về bán hộ. Tôi mừng

lâm. Chắc ông cũng biết, một anh giáo tỉnh nhỏ mà được thế thì còn gì bằng.

Ít lâu sau, tinh cờ ra tiệm sách tôi thấy một cuốn sách. Tôi lật coi thì quả là sách của tôi nhưng mang tên khác, tên tác giả khác. Tôi biện tho hỏi nhiều bạn, ông ta không trả lời. Sau cùng, ông cho tôi biết là trên đường về ông bỏ rớt mất không biết ai lượm được bản thảo, nên không chịu trách nhiệm về việc này.

Tôi là dân giáo tỉnh, thấp cò bé hon. Không biết tính sao cả, tôi quên nói thêm: Nó là học trò tôi đấy.

ĐỘC GIẢ TUẦN BÁO ĐỜI HÀNG HÁI DỰ CUỘC THI ĐỜI LÀ THẾ



VIỆT GƯƠNG

MỘT TRỜI SAO MỚ

TẾ ĐỀ

Anh Thủ.

Chắc em thấy rõ một thay đổi lớn ngay đầu thư này. Phải, anh đã không thêm chữ yêu vào sau tên em. Một thay đổi mang đau khổ đây dứt : Nhưng anh muốn em tập quên anh. Rồi mọi sự sẽ qua đi. Em ngạc nhiên và cho anh điên ? Không, anh nói thẳng với em đây. Anh bị mất một tai rồi, tai với chữ i ngán chứ không phải tay ! Anh phải thêm chi tiết về cái tai này vì đây là một sự cần thiết, nó đã làm anh quyết định bỏ chữ yêu sau tên em.

Em biết đấy, anh vẫn ôm em, khoác vai em, vuốt tóc em, sờ em bằng tay phải. Em lúc nào cũng ở bên tay phải anh, khi đi cạnh anh, khi ngồi cạnh anh trong rạp chòp bóng, khi nằm cạnh anh trên một cái giường hay một bờ cỏ vắng, như mặt trời lúc nào cũng mọc ở phương đông. Và ở vị trí cố định đó, em chỉ có thể nói với anh cười với anh, khóc với anh, hôn anh phia tai phải. Ngày thi em không thể làm thế được. Hơn nữa anh không muốn em phải làm thế. Anh

không thể chịu được cái hình ảnh em xinh như một Audrey di Rex, Eden, Crystal Palace với một người tình cựt tai. Anh có thể còn yêu em nếu anh bị cựt tay, nhưng cựt tai trông thật khôi hài ! Chắc chắn anh sẽ là một thằng hèn giúp vui cho thành phố. Chẳng lẽ đi với em anh cứ phải mặc quần phục rắn ri của Biệt động để khoe với dân thành phố là mình hy sinh cho họ. Điều đó anh không thể làm nổi. Thà làm một thằng hèn còn hơn đóng 1 vở kịch giả đối tệ nhất mà chính mình lại là khán giả độc nhất ! Vở kịch đó chắc chắn sẽ có trừng thối, cà chua chứ không có những tràng pháo tay và những cành hồng ném lên sân khấu từ tay những đứa con gái còn trinh của thành phố. À anh quên chưa nói cho em tại sao anh lại mất tai. Giản dị lắm, một quả B40 thật sát nách túi anh và kết quả là anh mất mấy thằng lính, và cái tai của anh mất tích. Anh nói là mất tích vì anh đã lẩn thẩn bảo túi lính của anh đi lục soát quanh vùng mà không thấy. Chắc lính của anh cho anh là khùng nhưng

tui nó thương anh lắm, tui nó kiêm mê mãi như con nit kiêm để đẻ chơi. Anh chắc cái tai của anh đã bay lên một ngọn cây nào rồi và có thể một con cù rừng trong đêm đã vồ được, cũng có thể nó là một miếng bíp-téch thật ngon cho bàu kiến đòi. Em chẳng thường bảo tai anh ngon như một miếng Chateaubriand cháy cạnh túi mình thường ăn ở Pizzaria là gì ?

Em biết không, anh định kiêm để ngâm thuốc cho em deo làm biểu hiệu chống chiến tranh đấy ! Chắc chắn nó phải đẹp, lạ và có ý nghĩa hơn biểu hiệu Ban The Bomb của Hippy Mèo. Anh cũng nghĩ lần thầm nước mình chỉ cần vài ông tướng cựt tai đi duyệt binh hoặc xuất hiện trên chương trình Tiếng Nói Động Viên thì chắc chắn tại thành niên chẳng còn thằng nào tròn quẩn địch, lính chẳng còn thằng nào đào ngũ, và quân đội minh, Mèo chẳng thể chê là nhát như thỏ đê...

Cơ Lynh yêu.
Saigon có gi lạ không em ? Em

vẫn đi học và đi piscine đều đầy chữ. Lâu lăm anh chưa được về phép, nhớ em kinh khủng ! Ở sát biên giới đèn đài Khorome bày, anh chỉ thêm hai thứ : thịt bò và mồi em. Lynh đừng giận anh nhé, làm sao anh có thể vi mồi em với thịt bò được ! Nhưng anh muốn nói lên một sự thực đê em tập yêu lính. Yêu lính chứ không phải yêu anh đâu vì tại mình yêu nhau như diễn rồi phải không em.

Em có thể tưởng tượng lính VN minh khổn khổn nạn thêm từ miếng thịt thêm đi không ? Thế mà một hôm anh bắt gặp một tờ báo của Quân đội Mỹ tại đây chụp 1 binh sĩ An nam cưỡi xe toét phía sau balô của anh ta có buộc 1 con vịt bầu. Ở dưới bức hình có chú thích : Linh VNCH được ăn khẩu phần tươi. Bức hình khá lớn thế mới bị đát khôi hài. Anh có đưa tờ báo đó cho cô ván Mỹ cùng hành quân với anh xem, và ông ta cũng phải cười quặt bụng tung cả kẹo chewing gum ra, chính ông ta thêm một mẩu thịt bò, và có lẽ mùi mồi và da thịt của người vợ trẻ tại Mỹ nữa. Thời minh dẹp chuyện thịt và đổi đi nhé ! Em biết không, bây giờ anh mắc bệnh lâm cầm lâm, đó là bệnh xem đồng hồ tay. Không phải là xem đồng hồ đê xem thời gian chạy chậm hay mau đâu, vì 1 điều chắc chắn là ở đây ngày nào đổi với túi anh cũng là ngày dài nhất rồi. Giờ nào đổi với túi anh cũng là giờ thứ 25 cả. Anh xem đồng hồ là anh nhớ tới cái đồng hồ ở trường em, trường em là trường duy nhất có đồng hồ mà !

Mặt đồng hồ gọi lại cho anh những kỷ niệm đưa đón em đi học trong mưa trong nắng hối anh mới si em. Hồi đó chiếc đồng hồ của anh không lấy theo giờ GMT, giờ của đại phát thanh Saigon mà lấy theo giờ của trường em ! Em biết không, khi nào em và bạn em ở Gia Long xem giờ, xem 1 cách hồi hộp sợ hãi vì sợ trễ giờ học vào buổi sáng thi cùng lúc đó anh lại sung sướng vui mừng như 1 đứa trẻ được tiền lì xì, khi anh nhìn đồng hồ lúc mặt trời mọc và biết còn sống thêm được một số giờ để nhớ tới em.

Sự sống đối với túi anh là một phong bao lì xì lớn nhất của Thương Đế rồi ! Tui anh thường

nói đùa với nhau, chắc nhiều nhà lãnh đạo, và « tướng lãnh thành phố » chẳng bao giờ thèm nhìn đồng hồ cả. Vì thời giờ của họ quá an toàn, quá thoái mái, quá đầy đủ, quá khoái lạc... hoặc nếu họ có nhìn đồng hồ chẳng nữa, chắc chắn là nhìn với một sự luyến tiếc là tại sao những giờ phút khoái lạc, những giờ phút được ngồi cao tột đỉnh không kéo dài thêm được nữa.

Thôi anh lại dẹp thêm một chuyện lầm cầm này nữa nhé. Kẽ khõ sẽ thành một thằng lính bất mãn, và bất mãn ở cái đất nước này có ăn cái giải gì phải không em ? Bất mãn thi anh vẫn phải đi lính, anh vẫn phải năm ở biên giới, anh vẫn phải xa em, và biết đâu đấy, một ngày nào phải vĩnh viễn xa em !

Anh mong điều này đừng đến vì như vậy sẽ khổ cho em. Anh thi chẳng kẽ, bởi chết èm lầm em à, và nhanch nữa ! Anh đã từng thấy những người lính trẻ của anh trút hơi thở cuối cùng. Hơi thở của họ nhẹ như hơi rit thuốc lá lẻ chia nhau trong những buổi hành quân lạnh. Mặt của họ thật ngây thơ không hận thù đúng như Sơn Tả trong : Tôi có người yêu chết ở Pleime.



Chỉ có một bi đát duy nhất về cái chết của thanh niên minh là có viết thư cho anh em đừng kẽ cái gi khôi hài nhé, chừng nào cái cục thép khổn nạn đó được lấy đi khỏi phổi anh, anh sẽ tập cười lại sau.

Sở dĩ anh nhắc đến mấy ông tướng không phải vì anh nghĩ tới họ, thực thi trong đơn vị anh chỉ nghĩ tới lính, nhất là những ông trung sĩ, hạ sĩ già kinh nghiệm chiến trường thôi. Chính những người này mới thực là những kẻ lãnh đạo chiến tranh của miền Nam minh đấy em ! Anh nghĩ tới tướng bởi vì mấy hôm nay đọc báo

chịu đựng lầm lì phải ca tụng, mà cũng chẳng thể ca tụng được, chỉ phải nhìn họ chết thế thôi.... Anh có ý tưởng hơi khùng, nhưng em hãy cố tìm một dịp để chứng kiến một người lính trát lính hồn nghe em ! Chỉ có cách đó em sẽ yêu anh hơn, yêu đồng loại hơn và yêu cuộc đời hơn...

Lan Anh mến.

Bây giờ thi anh vẫn nằm bẹp ở Quân y viện. Em đừng lo, anh đã khỏe hơn. Những miếng đạn đã được gắp hết chỉ còn một miếng nhỏ vướng ở cuống phổi phải chờ một thời gian nữa mới mở được. Tuy nhiên chính cái miếng này đã cướp đi của anh một cái thú đó là được cười. Bây giờ anh không có quyền cười, em thấy có vô lý không ? Hồi rồi có thằng bạn trong đơn vị về Saigon nghỉ phép, khi nó trở lại đơn vị có đến thăm anh và buổi đó nó đã làm khổ anh không ít. Nó kẽ là nó đi piscine gặp một đồng con gái ăn chơi như điên ở một piscine nọ, nhưng điều đó không có gì lạ khi nó kẽ là nó gặp một ông tướng cũng đi piscine, và khi ông tướng xuống nước, đàn bà con gái tự động dẹp sang một phía để ông tướng hơi cho thoải mái, thế là anh buồn cười quá ợ căm mòn ra, không kịp lấy tay bit miệng. Máu của anh đã toe đó cả áo nó. Hồi đó thằng bạn lại mặc sơ mi trắng, thành ra trông khùng khiếp quá. Em thấy có ông tướng nào phải nhịn cười chưa, phải bị trước đi cái quyền được cười chưa ?

Anh chỉ « yêu cầu » em 1 điều là có viết thư cho anh em đừng kẽ cái gi khôi hài nhé, chừng nào cái cục thép khổn nạn đó được lấy đi khỏi phổi anh, anh sẽ tập cười lại sau.

Sở dĩ anh nhắc đến mấy ông tướng không phải vì anh nghĩ tới họ, thực thi trong đơn vị anh chỉ nghĩ tới lính, nhất là những ông trung sĩ, hạ sĩ già kinh nghiệm chiến trường thôi. Chính những người này mới thực là những kẻ lãnh đạo chiến tranh của miền Nam minh đấy em ! Anh nghĩ tới tướng bởi vì mấy hôm nay đọc báo

thấy có sao chổi xuất hiện, và sao chổi làm anh nghĩ tới một ông tướng đeo sao sáng chói, một ông tướng có thực tài để lãnh đạo chiến tranh này. Nhưng bây giờ thì bầu trời đầy sao mờ em à ! Bầu trời Sao không sáng và đẹp như bầu trời sao của anh và của em. Thật nản !

Miền Nam này không cần một rời lốm đóm sao, nhưng toàn là sao mờ, mà cần một bầu trời với vài ngôi sao tỏa hào quang. Nghĩ đến một số tướng của mình anh nghĩ đến những con xur tử già trong sở thú. Một ông tướng thi dien, mặc quần xà lỏn áo trặn, móng chân móng tay đèn xi, đi thất thểu chui bói trong thành phố, trước Quốc hội đái ỉa lung tung, một vài ông thi dien ngoại quốc churia ngạt mũi đau tai, như rảng, một số lại mặc xixin làm chính chí chính hem giã từ vũ khí để đòn em chết banh xác, hoặc sống ngất ngư, thèm thịt đòn bà, thèm cái giường êm, thèm cánh tay người vợ, thèm nhìn mặt đứa con đầu lòng, thèm một hộp thịt heo, thèm một đើu thuốc lá, thèm một vài ngày phép. Một số tướng lãnh thực sự là một tướng lãnh thi vựt tất trên nền trời Kaki, tất một cách tàn nhẫn đến độ dàn chúng không còn được nghe tên họ một đời lần. Dưới bầu trời sao, dưới bầu trời tướng lãnh, chúng minh thấy gì? chúng minh chỉ thấy những người lính quàng tuồi trẻ vào thùng rác chiến tranh để thành những công dân mới của nghĩa địa từng giờ, từng ngày. Trong khì đó, những lớp người lãnh đạo chính trị, chiến tranh còn cãi nhau như hàng tôm hàng cá để tìm xem ai là thủ phạm, đâm sau lưng lính ! Nhưng họ có mắt mà như hiệp sĩ mù, mà làm sao bằng Hiệp sĩ mù được em nhỉ, hiệp sĩ mù còn có tài để nghe thay mắt mà. Chính thủ phạm là thái độ của quần chúng hậu phuong, của những người em gái, những cái gọi là « em gái hậu phuong ». Toàn là thứ để lừa lính. Làm gì có em gái hậu phuong ? Em có thấy nữ sinh Trung Vương, Gia Long, Marie Curie, Hung Đạo, Nguyễn Bá Tòng, và vân vân và vân vân tự động thay nhau trực ở Bệnh

Viện Cộng hòa để đọc chuyện Kim Dung cho lính mù, để rót nước cho lính cụt, để đánh cờ, chơi bài với lính mất chân chưa ? Em đã thấy có trường nữ nào khuyến khích học sinh lên nắm cành SVSQ Thủ Đức, hoặc Quang Trung để làm trợ viên cho họ trong những buổi thực tập xạ dười trời cát và mặt trời đồ lửa chưa ?

Tranh đấu ôn hòa và đòn áp

ôn hòa

Khởi đầu với một kháng thư ngày 12/3 của Hội Đồng Đại Diện Sinh Viên Saigon lời lẽ quyết liệt nào là « lực tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước các hành động phản dân chủ và đòn áp Sinh viên của chính quyền hiện tại », nào là « yêu cầu chính quyền thả ngay lập tức anh quyền Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Saigon cùng một số sinh viên khác », và nhất là qua buôc Đại Hội của Sinh Viên Y khoa ngày 21-3, trong đó các Sinh Viên lãnh đạo cuộc tranh đấu tuyên bố rằng cuộc tranh đấu sẽ qua 2 giai đoạn : một ồn ào, bắt bạo động và 2 xuống đường thi người ta cùi ngỗ rồi đây cảnh lựu đạn cay, với rồng bát bát... thế nào cũng diễn ra.

Thêm vào đó, TT Nguyễn Văn Thiệu, ngày 26-3 đã tuyên bố ở Phòng Định rằng cuộc tranh đấu của SV hiện nay hoàn toàn không thành đáng và bất hợp pháp.

Nhưng hết giai đoạn 1, rồi giai đoạn 2 và bây giờ lại sấp sang giai đoạn 3 như lời tuyên bố của 1 vài sinh viên lãnh đạo, nhưng xem chừng cuộc tranh đấu cứ vẫn ở mức độ cầm chừng và khí thế của sinh viên học sinh nói chung thì cũng không quyết liệt đến nỗi có thể có những cuộc xuống đường để bị đòn áp mạnh.

Điển hình là trong buổi Đại Hội Sinh Viên Saigon ngày 1-4 vừa qua tại Hội Trường Trung Tâm Quốc gia Nông Nghiệp, dù có 6 sinh viên học sinh và thương phế binh xin tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền nhưng cả thảy điều được chủ tọa đoàn ngăn cản và đến khi trung cầu dàn ý về quyết định xuống đường thi hội trường có vẻ lờ là chử không cõi võ nồng nhiệt như các quyết định tổng bãi khõa hoặc phản đối Tòa án Quân Sự Mật Trận.

Những biện pháp tranh đấu trong

Cuộc tranh đấu chống đàn áp của Sinh viên đến nay đã bước sang tuần lễ thứ tư nhưng xem chừng nội vụ vẫn còn nhăng nhằng chưa biết kết thúc sẽ ra sao. Dù vậy sau hơn 3 tuần lễ tranh đấu người ta cũng ghi nhận nhiều hiện tượng đặc biệt của lần tranh đấu này.



Bên lề cuộc tranh đấu của Sinh viên

LƯU DÂN

nên sự hăng hái của tập thể Sinh viên Học sinh chỉ có thể ở mức độ lúug chừng chừ không thể trở thành cuồng nhiệt như tranh đấu cho một mục tiêu có tính cách quốc gia (đòi hỏi hòa bình, chống bầu cử gian lận, chống độc tài quân phiệt...)

— Các Sinh viên lãnh đạo tương đối đều « mới » và khả năng cũng uy tín và hậu thuẫn của Sinh viên thi không một sinh viên nào sáng chói hơn đồng bạn. SV Đoàn Văn Toại, Phó chủ tịch Ngoại Vụ Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn người có chức vụ kế Huỳnh T. Mão, nguyên là Phó chủ tịch SV Khoa Khoa Hoc, nhưng sinh viên Được lại không tích cực mấy trong cuộc tranh đấu.

Sinh Viên Nguyễn Văn Thắng, Tổng Thư ký Tổng Hội sinh viên, người giữ chức vụ trọng yếu trong Ban Chấp Hành THSV, nguyên là chủ tịch SV Sư phạm niên khoá trước, nhưng Đại Học Sư Phạm không phải là một phân khoa đồng đồng (độ 1.000 SV).

Nữ Sinh Viên Tô thị Thủy, đương kim Chủ tịch Sinh Viên Sư Phạm,

một khuôn mặt đặc biệt của lần tranh đấu này nhưng vì là nữ sinh viên nên chỉ có thể có những vị thế giới hạn.

Sinh viên Nguyễn hoàng Trúc, Phó Tổng Thư Ký Tổng Hội Sinh Viên nguyên là Chủ tịch Trung Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp, một Trung Tâm khá tích cực nhưng uy tín lại không hơn các sinh viên kè trên.

Sinh viên Hạ đình Nguyên, Chủ tịch SV Văn Khoa vừa cầm cự (ngày 14-3-70) so với các sinh viên trên hẵy còn quá « mới ».

Sinh viên Đoàn Kinh Chủ tịch Ủy Ban Chống Đàn Áp Sinh Viên, nguyên là chủ tịch SV Khoa Khoa Hoc, một tập thể khá đồng đảo và chính SV Kinh đã hoạt động liên tiếp từ năm 1967 đến nay có thể xem như là SV có uy tín hơn cả nhưng bản chất của SV Kinh lại là một người ít nói và ôn hòa.

Sau rốt, tập thể SV Y khoa coi như có liên hệ nhiều đến lý do của cuộc tranh đấu (việc bắt giữ SV Mão, Chủ tịch SV Y khoa) thi lại





truyện dài

NGUYỄN THÙY LONG

RUỒI XANH

PHẦN MỘT

Người thiếu nữ vào trong phòng, còn mình Giang thở thẩn trong căn nhà rộng, chàng suy nghĩ mung lung, bây giờ chàng không biết mình phải làm gì nữa. Giang hút hết điếu thuốc nọ đến điếu kia, cuối cùng chàng đi vào phòng cô gái, nàng vẫn chưa ngủ. Giang ngồi xuống cạnh giường, nàng nhôm dậy nhìn ra ngoài nhà :

— Ông phó chưa tắt đèn à ?

Cô ta chui ra khỏi mùng ra ngoài nhà tắt đèn, nàng trở vào, đặt tay lên vai Giang :

— Ông phó đi nghỉ.

Nàng cúi thấp tết nốt ngực đèn để gần giường năm, bóng tối bao phủ căn phòng, Giang nghe thấy tiếng thở của nàng, hơi thở thơm tho, chàng giữ tay Hướng :

— Tôi muốn cô nói cho tôi nghe tất cả mọi chuyện ?

— Dạ, Thưa chuyện gì, em nghĩ không có chuyện gì ngoài chuyện ông trưởng chi Cảnh sát nói tôi phải ngủ với ông phó, còn ngoài ra tôi không biết gì hơn.

— Cô có biết tôi bất mãn về chuyện này làm không ?

— Dạ, em biết.

— Tôi cần cho cô biết thêm rằng tôi sẽ là phó quận trưởng hành chánh ở đây, tôi không thể làm việc nhảm nhở được, tôi còn phải để người khác nhìn vào tư cách của tôi chứ.

— Dạ, nhưng xin ông phó hiểu cho em, em phải nghe lệnh ông trưởng chi Cảnh Sát, chuyện này nói ra hơi khó, nhưng ông phó đã hỏi em cũng xin thưa. Em là vợ một nghĩa quân trong quận này, em làm thư ký quận. Đầu tiên em bị ông đại úy quận trưởng phá hoại đời em, sau đó em được ông quận gả cho anh nghĩa quân, thẳng cha này là bà con với ông quận, phải nói là hắn chính là một tay chân đặc huyệt nhất ở quận này. Em biết hắn cũng chẳng yêu thương gì em, hắn chỉ cần tiền, em sống với hắn như vợ chồng cũng để cho che mặt bà đại úy quận trưởng mà thôi, thỉnh thoảng ông quận có tạt qua đây...

Hướng thở dài, Giang vỗ nhẹ vào vai nàng :

— Tôi hiểu hết rồi, nhưng tôi muốn hỏi cô, cô có bất mãn về thái độ của ông quận không ?

Nàng cười :

— Bất mãn thì làm gì được.

— Sao không trốn đi ?

— Đầu có dẽ, em còn gia đình, còn ba má ở đây. Giang lặng thinh, chàng hiểu phần nào quyền

lực của ông quận ở vùng này, một ông vua con giữa một đám dân ngu. Có lẽ họ muốn gài Giang vào hoàn cảnh này để chàng trở thành một kẻ đồng lõa. Giang buồn bã, mới bước đầu của đời chàng đã gặp trở ngại.

Đêm yên lặng, Giang nghe tiếng gió thổi qua lá tre ngoài trời.

PHẦN HAI

Đại úy quận trưởng ngồi trầm ngâm, ông nhìn theo lần khói thuốc bay tanh mát, cuối cùng ông dội tắt màu thuốc thừa vào cái gạt tàn bằng sành, ngẩng lên nhìn Giang :

— Cám ơn ông phó đã cho biế những điều đó.

— Thưa đại úy, đại úy có thái độ nào không ?

— Thái độ gì hả ông phó ?

— Chẳng hạn như trừng phạt những kẻ này, bởi vì chính họ là những kẻ đã phá hoại uy tín của đại úy quận trưởng.

Đại úy quận trưởng chậm rãi rút một điếu thuốc khác gác lên môi :

— Tôi hiểu, nhưng mình sẽ làm gì được, ông phó là người mời ra trường, tôi hiểu tâm lòng trong sạch của ông phó, bây giờ tôi có giải thích nhiều có lẽ ông phó cũng không hiểu được, nhưng bắt buộc tôi phải nói sự thật, rồi tùy ông phó định liệu. Trước hết tôi xác nhận với ông phó rằng ở quận này có nhiều chuyện bê bối, không phải chỉ những chuyện ông phó đã khám phá ra mà còn nhiều chuyện khác nữa. Nhưng điều đó không phải chỉ riêng ở quận này, mà ở trên toàn quốc, đó là một tình trạng chung, mà trung ương, hay một chính phủ nào khi mới lên cầm quyền cũng kêu gọi tận diệt, đó là tận diệt tham nhũng.

Đại úy quận trưởng nhếch mép cười :

— Mong rằng ông phó thông cảm cho, sự bê bối thi ở đâu cũng có, không phải chỉ riêng có quận này, ông phó vào đời lâu, ông phó sẽ hiểu, nhất là ông phó làm nhiệm vụ của một ông đầu quận. Người ta nói tận diệt tham nhũng, nhưng ai sẽ tận diệt nổi tham nhũng, tham nhũng từ trên tham nhũng xuống, tôi cũng muốn làm một quận trưởng đàng hoàng, trong sạch, nhưng tôi bất lực, trên tôi còn nhiều quyền lực khác nữa. Tôi nói thẳng với ông phó như vậy, tôi không hề có một chút mặc cảm nào hết. Nếu ông phó hiểu cho rằng mỗi tháng tôi phải nộp cho ông tỉnh bao nhiêu tiền, ông tỉnh sẽ phải nộp cho ai nữa, điều đó tôi miễn bàn. Nói tóm lại tham nhũng theo thế dây chuyền việc lành mạnh hóa quả là một điều khó khăn vô cùng. Tôi tin tưởng rằng cho dù tôi có nói ít ông phó cũng hiểu nhiều.

Đại úy quận trưởng lật tập hồ sơ Giang đã đưa cho ông, gật gù :

— Đầu sao thì tôi cũng cảm ơn ông phó, ông phó là một người mẫn cán với công việc. Nói ra thèm buồn, tôi không giải quyết được gì.

Giang hận trong lòng, chàng cũng đành bất lực. Đại úy quận trưởng gấp tập hồ sơ lại, nụ cười ông ta buồn bã :

— Ông phó thông cảm nhé, tôi không thể làm gì hơn được.

— Thưa đại úy...

Giang ngập ngừng, chàng biết có nói thêm gì cũng vô ích mà thôi, đại úy quận trưởng nhìn Giang :

— Ông phó là một người được trung trọng bổ nhiệm xuống đây, ông phó lại là một sinh viên mới ra trường, nhưng tôi có thể nói với ông phó rằng tất cả những điều ông phó học ở nhà trường đều vứt đi hết, không có một điều gì có thể áp dụng cho đời sống này, có còn chẳng là một chút trí khôn của ông phó, bốn con toan cộng trừ nhân chia. Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn, tôi chỉ kêu gọi đến sự hiểu biết của ông phó mà thôi. Nếu bây giờ ông phó thấy tôi là một quan trưởng tham nhũng, ông phó bất mãn, tố cáo tôi với trung ương, nhưng ông phó có thể thay đổi được đời sống ở quận này không, hay là một vị quận trưởng khác xuống thay thế tôi rồi cũng không hơn gì tôi, ý kiến của ông phó sao ?

Giang lắc đầu :

— Khi nghe đại úy quận trưởng đã nói rồi, bây giờ chắc rằng tôi không còn ý kiến gì hết.

Đại úy quận trưởng lơ mơ nhìn ra ngoài sân nón :

— Khi tôi còn là một sĩ quan chiến đấu ngoài mặt trận, tôi cứ nghĩ rằng khi mình về làm một ông quận hay một ông tỉnh, tôi sẽ giúp dân giúp nước được nhiều lắm, nhưng bây giờ, tôi thấy rằng mình chẳng giúp được gì hết. Tôi nói một điều thế này thì ông phó hiểu tôi hơn, quận này, nơi này, là nơi tôi ra đời, khắp vùng này toàn là bà con cô bác tôi không, nhưng tôi có giúp đỡ được cho họ đâu, nữa là ông phó, ông phó là một người hoàn toàn xa lạ với quận này, ông phó không thể nói ông phó thương dân quận Hoàn Hảo này hơn tôi thương họ, tôi còn ở lại đây dân vùng này còn có nhờ chút đỉnh, nếu một ông quận khác tới, tôi nghĩ những người dân này còn khổ hơn nữa. Tôi nhận tôi là một người quận trưởng thiểu bỗn phận với dân, một quận trưởng tham nhũng, nhưng nếu tôi trong sạch chưa chắc tôi đã đứng yên được tôi có thể đã ra đi từ muối khơi nơi nào đó, hoặc giả tôi chết mất xác, tôi thực tế, tôi nghĩ đến tôi trước đây...

Đại úy đại úy quận trưởng chợt dữ hồn lên :

— Còn ông phó, trong hai con đường đó ông phó chọn con đường nào, tôi xin nói rõ lại, đó là con đường của người anh hùng có đơn và con đường của một kẻ tham nhũng.





SI - A - NÚC Ông là ai ?

Dáng người bé nhỏ, tròn trịa, vui vẻ và nhanh nhẹn, ông ta có vẻ linh động. Không hút thuốc, cũng không uống rượu. Nói tiếng Pháp thạo hơn tiếng mẹ đẻ, nói cả tiếng Anh và đang tập nói tiếng Nga. Có thể coi ông ta là một ông hoàng, hay một ông vua cũng được hay là một tổng thống cũng không khác gì.

Tên ông gọi cho đủ là Norodom Sihanouk Varman, nghĩa là « trái tim sự tử túc được Phật che chở ». Hai tuần trước còn là quốc trưởng Cam bô-chia, ngày 17.3 còn đang dở chặng đường ở Mạc tư khoa ông đã hay tin là mình mất chức.

Năm nay ông 48 tuổi. Năm quyền tối cao từ năm 18 tuổi. Lúc đó, ông đang học lớp đệ nhị chương trình Pháp tại trường Chasseloup. Lauhat nay là Trung tâm giáo dục Lê quý Đôn — ở Saigon, thì ngai vàng Cam bốt trống ngôi và toàn quyền Đông Dương Đờ-Cu chọn ông ta trong số những hoàng tử chờ đợi để phong lên ngôi, đó là

tháng tư năm 1941. Ông ta nhận lời ngay với một đòi hỏi : chờ cho ông ta thi xong Tú tài. Một toán giáo sư được triệu tập gấp vào định, cho ông ta thi ngay trong phòng riêng và chấm đậu tru hạng.

Mãi sau này ông ta vẫn còn thích học hỏi nghiên cứu. Ông ta viết bài cho các báo chí trong nước, chữa bài, sửa tít, nắn nót các lá thư dài gửi cho các báo quốc tế mỗi khi các đại tạp chí này phê bình liên hệ đến Cambốt : quả là toàn quyền Đờ-Cu đã hủy hoại 1 nghề cầm bút của ông hoàng !

— « Ở đây tôi bắt buộc phải tự làm tất cả. Vì dân của tôi không phải là có một sợi lông trong lòng bàn tay, mà là cả một khu rừng tre trong đó ».

Sĩ-A-Núc có đủ mọi thiên tài. Ông hay dùng xe giữa một cuộc hành trình để giúp một nông dân lái chiếc máy cày hay dựng nhà. Ông hay đóng kín cửa ở nhà để vẽ. Ông soạn nhiều bài ca, mà bài nổi tiếng nhất là 1 điệu boléro cha-cha mang tên « chiều tôi gặp em ». Ông dàn cảnh cho sân khấu, viết truyện phim, đối thoại và đạo diễn nhiều phim, nhất là phim Aspara

bối đã sống thanh bình và no đủ từ bao lâu nay. Các cuộc chiến tranh lớn bé của thế kỷ 20 chưa vào thời đây — trừ vài tháng khủng hoảng năm 1945 khi Thái Lan nhân dịp thân Nhật định nuốt 3 tỉnh biên giới.

Xe ra, công đó phần lớn nhờ tài khéo của Sĩ-a-núc. Vào năm 1941 ông chỉ mới là một tiểu vương với vai trò tượng trưng xứng xinh trong trao phục vàng son, lộng lẫy đến dự những lễ nghi trong cung điện ở kinh thành Nam vang, trang hoàng theo lối thuộc địa Đông Pháp với những lợ sứ Tây và tượng Phật nam vàng. Thái hậu Sisowak Kos-sowak, nhiếp chánh vương, giúp ông trong các bước đầu, khi có việc rầm vào năm 1944.

Năm đó, quân Nhật hất quân Pháp ra, nắm quyền điều khiển trực tiếp Đông Dương. Chinh vào lúc đó, ông hoàng trẻ tuổi học được một nghệ thuật mà sau này ông sở trường, đó là thuật lần tránh. Ông lần tránh giữa những thế lực có mặt khéo đến nỗi, vào lúc quân Nhật khăn gói ra đi, một đám nghĩa quân xông vào tận dinh ông để « hồi thám về tội bán nước ».

— Nay, thế tôi bán nước cho ai nào ? Ông vừa trả lời vừa cười.

— Cho người Nhật à ? Tui nó đâu cần mua, nó lấy mà. Cho Tây à ? Tây nó ở trong tù cả mà.

Nhật rút quân tạo ra một lỗ trống chính quyền trước khi Tây thuộc địa kịp trở lại. Việt Minh và Cộng sản VN khai thác cơ hội nắm quyền ngay. Còn Sĩ-A-Núc đứng ngoài cuộc chiến sắp xảy ra liền đó và skeys dãi suốt 26 năm sau.

Ông ngoan ngoãn đi theo Pháp để lấy lại 3 tỉnh bị Thái cướp trước đó. Rồi từ tốn ông đòi độc lập với Paris. Người ta đáp lễ cho ông một cái bánh vẽ. Ông hoan hỉ cái dã. Độ 1 tuần ông tiếp tục đòi nữa, một cách ôn hòa. Ông ưa tự mô tả :

— Tôi là dân cứng đầu mà !

VIEN THUỐC HỒNG
CÓ SINH-TỐ C

Neurotonic

bồi - bổ óc
tăng - cường
trí nhớ

lập nói tiếng gọi là « kế hoạch đi dây » : không theo phe Cộng, cũng không theo « Thế giới Tự do » nhưng giao hảo với cả 2, nhất là với anh nguy hiểm hơn (tức anh Đỏ).

— Tôi thích nghèo nàn và yên ủi hơn là đùa và đánh nhau.

Đối với ông, Hà nội là Bắc kinh và Bắc kinh, thì ông hùng lâm. Ông vốn ua cắt nghĩa :

— Trung hoa, giống như Callas. (Callas là đại kinh sĩ, nổi tiếng Âu châu) Ông Sĩ-A-Núc, nói truyện với nhà báo Tây mà lại. Vì khó khăn thủ tục phía VN, đến hôm nay, vẫn chưa có ký giả Mit nào vào Nam Vang, mặc dù tân chính phủ Cam bốt từ nay mở rộng cửa.

— Sao, ông bảo như Callas là sao?

— À, thi ở Á châu ấy mà, cái gì chả là Tân. Cũng như Callas mỗi khi hiện lên sân khấu thì mọi vai khác thành vai phụ hết.

Cái khó của đường lối trên là thế này. Cam bốt nắm ngay giữa một khu vực đánh nhau to bời. Khi ông lấy tên Mao xênh xâng đặt cho một đại lộ ở Thủ đô thì ông cũng với vàng tim ngay một đường bộ khác để mang tên ông Ken-no đi ghép vào. Việt cộng, rồi thi quân chính quy Bắc Việt không ngừng xây cát đồn trại, nhà thương, kho khí giới trên đó. Đường mòn Hồ chí minh chui lậu vào nước này để chạy vào nách miền Nam. Rồi cảng Sihanoukville cũng làm cỗ họng để đạn dược khi giặc Nga, Tiệp, Hung và gạo Trung cộng đổ vào Nam VN. Lúc đầu, ông phủ nhận các tố cáo trên là « chỉ có trong óc tưởng tượng của Việt, Mỹ » nhưng sau cùng ông phải nhận và than thở :

— Nào chúng tôi có lâu gì đâu. Chúng tôi chẳng theo ai cả, hoàn cảnh buộc chúng tôi phải để họ làm vậy thôi.

→

Ông e ngại CS nhuộm đỏ cả Đông dương. Ông yêu cầu Mỹ đừng rút quân sorm vội. Để cho nước ông có tí màu mè CS, ông quốc hưu hóa các xí nghiệp, xài các ngôn ngữ CS, nhưng liền sau đó, ông vận áo, đuổi tôm trang tính và vào ngõi thời kèn hắc tiêu trước cặp mắt hoảng hốt của đại diện ngoại giao Bắc Việt và Trung Cộng.

Si-A-Núc tin tưởng từ lâu vào việc sống chung hòa bình đến nỗi cách đây 6 năm, trong bữa tiệc đầu phái đoàn báo chí ngoại giao Pháp, ông thề lô rằng: «có lẽ Đông Nam Á Châu sẽ bị xích hóa nhưng ông vẫn mong có một Đồng nam Á trung lập với Mỹ ở bên cạnh»

Giác mộng này, vừa bị sụp đổ.

Chiều hôm trước tại ngõi nhà Tiếp Tân ở Macau trên ngọn đồi Lénine dành cho cuộc viếng thăm Nga lần thứ 4 của ông, ông đã hay tin là chính biến xảy ra ở Nam Vang.

Cả thế giới cũng sững sốt trước tin này. Thực ra, cũng giống như một trận động đất, trước đó đã có hàng loạt dấu hiệu báo trước biến cố. Trong các tuần lễ trước, dân chúng Nam vang đã xuống đường «làm cỏ» hai tòa đại sứ Cộng. Từ tháng 8 năm ngoái, Si-A-Núc đã loan báo ý định từ chức Quốc trưởng chỉ giữ lại chức Chủ tịch đảng ông thời, tức đảng Sangkum. Đảng lại yêu cầu ông ở lại. Ông bỗng lòng ở

lại, và rồi không có lý do gì đặc biệt, ông mời vào nội các 2 nhân vật, tướng Lon Nol và Hoàng thân Sirik Mabak, tác giả của chính biến sắp tới và vốn là địch thủ chính trị lâu đời của ông. Tại sao? Chỉ một cơn trả lời thỏa đáng thôi. Si-a-Núc đã nhận ra cuộc lần trán muôn thuở của ông đã hết xài. Chiến tranh kéo dài làm cho chính sách thỏa hiệp trường kỳ không còn áp dụng được. Phải chọn lựa, Sự chọn lựa đã đặt ra cho Nam Vang do tầm tham vọng to lớn của Hà nội.

Khi tiến quân tràn ngập Lào, mấy tháng sau này VC đã cho Cam bốt thấy trước số phận mình.

Cầu cho ông sống câu trăm tuổi

Trước tấm gương của Lào, và cả Thái Lan, đang bị Cộng sản BV xâm nhập yểm trợ các lực lượng cộng sản địa phương, đồng thời khai thác thêm các mâu thuẫn chủng tộc và đòi hỏi ruộng đất nông dân, Si-a-Núc phải chọn lựa.

Từ tháng 8 năm ngoái, ông đã biết rõ các công việc quốc hữu hóa và xã hội hóa của mình đã đem lại khủng hoảng kinh tế, cộng thêm áp lực quân đội Cộng sản trên đất Cam bốt, khiến ông ở trong thế kẹt không còn tự do chơi tiếp cái trò nhử mồi nữa, ông đã quyết định đe dặt hơn.

Nhưng đã muộn rồi. Phe quốc gia và quân nhân không tiện chờ đợi hơn nhân dịp ông vắng nhà đã hành động.

Dù sao, tư thế ông còn mạnh lắm. Ở ngoài ông càng rảnh tay. Ông có thể vận dụng xoay sở để chờ đúng thời cơ mà trở về cầm quyền, dù là thời cơ do Mỹ hay Trung Cộng đem lại, trừ dân thành phố và trí thức chán cái màu mè của ông.

kể ra thì dân Miền vẫn còn mến ông nhiều. Trước nay mỗi sáng các nhà sư Khmer đều tụng một đoạn kinh cầu cho Norodom Sihanouk Varman sống lâu đến trăm tuổi. Theo truyền thống thi kinh này chỉ cầu cho đến 80 nhưng vua cha trước kia khi họ 79 tuổi đã yêu cầu các nhà sư đổi con số này, cho nên bây giờ càng tiện cho Si-a-Núc. Chắc giờ này ở Macau hay Bắc kinh (hay Hà nội) ông đang tự hỏi các sư còn tiếp tục cầu kinh đó mỗi sáng hay chẳng?

HY TRÁC



Sinh tử phù

Tiếp theo trang 11

Kết quả là cái số phận của mấy trăm ngàn cựu chiến binh, lúc thì đặt trong tay một ông bác sĩ, lúc rơi vào tay một quan Đốc phủ sứ, lúc lại rớt sang tay một ông tướng nhảy dù!

Đó cũng là kết quả của một «chánh sách vô chánh sách»! Lý do cũng là vì hiểu lầm đạo!

Ai lãnh đạo?

Trong trường hợp mà những người đang lẽ phải lãnh đạo lại không lãnh đạo, vậy thì ai sẽ lãnh đạo?

Dưới đây là một vài kinh nghiệm :

—Trong một thời đê từ cộng hòa ở Pháp, các chánh phủ thay đổi vài tháng một lần. Khi đó, không phải các ông tổng trưởng lãnh đạo các bộ, mà các ông giám đốc, tổng giám đốc, Vì họ là người chuyên môn, chánh phủ cứ thay đổi, họ vẫn ngồi chỗ cũ.

Ở nước ta, các ông tổng trưởng cũng thay đổi luôn. Nhưng mỗi một ông lên thì hay thay đổi cả các tổng giám đốc, giám đốc, có khi thay đổi cả chánh sự vụ các sở! Kết quả là chỉ có các ông chủ sự, các thày thư ký hành chánh hay thư ký đánh máy mới nắm giữ các vấn đề một cách liên tục. Các công việc của bộ máy nhà nước vì thế chỉ tùy thuộc vào các ông chủ sự và các đẳng thợ kỹ. Những vị này lương ít, phận kém, không tha thiết với công việc, thế là chính qui vị đó cũng không thèm lãnh đạo cho họ! Đó là lý do của tình trạng vô lãnh đạo.

May mắn thay, nước ta có rất nhiều cố vấn! Trong khi các giới chức của ta thay đổi như chong chóng thì các cố vấn lại làm việc khá lâu. Do đó, chính sách của các cố vấn vẫn giữ được.

Vậy thì, trong việc lãnh đạo chiến tranh, như trong việc khác, các cố vấn mới thực là nuã lãnh đạo vậy!

ÔNG ĐẠO CẨY

26-3 ngày vui nhất

(Tiếp theo
trang 7)

Một số cựu điền chủ nhỏ, với số ruộng bị chuyển hữu chừng 1,2 mẫu sẽ chỉ nhận được một số tiền bồi thường rất nhỏ. Thị dụ mỗi mẫu trị giá huệ lợi 2 năm rưỡi là 100 ngàn, thi 1 người bị mất một hai mẫu sẽ chỉ nhận được 20 đến 40 ngàn tiền mặt. Số tiền đó có dùng được gì vào việc đầu tư mới chẳng?

Còn một điền chủ có dư 500 mẫu sẽ được bồi thường tiền mặt (500x20) mươi triệu đồng bạc. Nếu có chứng 300 điền chủ cỡ này, số tiền sẽ lên 3 tỷ bạc. Làm sao để xử dụng được số tiền đó về việc đầu tư kỹ nghệ?

Nói dễ làm khó

Khi nói chuyện về đạo luật Qui chế Báo chí luật gia Trần thúc Linh đã nhận định rằng: «vấn đề không phải là luật pháp, vấn đề chính là chế độ».

Chánh sách Người Cầy Có Ruộng cũng vậy. Một đạo luật đã được ban hành. Nhưng ai sẽ thi hành đạo luật đó?

Kinh nghiệm của thời đê nhất cộng hòa đã cho thấy. Trong mươi năm trời, chánh sách Cải Cách Diện Địa do Dự 57 ban bố đã chưa được thực hiện tới 20 phần trăm.

Thứ nhất là ruộng đất không được đo đạc rõ ràng, số bộ chưa có hay thất lạc. Thứ hai là bộ máy hành chánh chậm chạp và đe dọa nền tham nhũng.

Riêng việc kê khai ruộng đất của nông dân. Sở hữu tối đa 1 mẫu (Trung phần) và 3 mẫu (Nam) đòi hỏi các nông dân phải kê khai ruộng đất.

Các địa chủ được giữ 5 mẫu đất ruộng hương hỏa.

Làm sao để đo đạc, kiêm kê tất cả các thứ ruộng trên.

Dự 57 ra đời từ 1957 mà tới năm 1964 vẫn còn già hạn việc kê khai, và với Luật 33/70, có máy tính điện tử giúp đỡ, chúng ta phải mất bao lâu?



Nhưng chánh phủ đã tỏ ra quyết tâm thi hành chánh sách Người Cầy Có Ruộng. Ít nhất cùng cuộc tuyên truyền rầm rộ đã chứng tỏ điều đó. Tuyên truyền nếu có nghĩa là huấn luyện, thì việc huấn luyện trước hết phải nhắm tới các nông dân vô sản. Bao giờ nông dân được thông hiểu luật pháp, biết rõ tin tức, ý thức được quyền lợi thi hành chánh họ sẽ giúp thi hành chánh sách. Họ là lực lượng mạnh nhất hỗ trợ chánh phủ.

Vài kinh nghiệm ở ngoại quốc chúng ta cũng nên ghi nhớ.

Tại Cuba, hiến pháp 1940 đã long trọng ghi phải cải cách ruộng đất. Nhưng tới 1959, 19 năm sau, chế độ Cộng Hòa giả hiệu vẫn không hề thi hành.

Tại Irak, chánh phủ cách mạng Kassem ban hành luật cải cách ruộng đất ngay sau ngày cướp chánh quyền 2 tháng. Nhưng đạo luật này cũng không thi hành nổi. Thứ nhất vì không thiết lập nỗi bản đồ. Thứ hai là các viên chức chánh quyền đã bị Địa chủ mua chuộc. Các thày ký cải cách do chánh phủ gửi về quê, không có khách sạn phải ở nhà địa chủ. Các thày ký được địa chủ thiết kế cơ bungalow nước rót, cung cấp xe cộ và người hầu. Ai cũng biết kết quả ra sao. (Bản đảo Árập, Nguyễn Hiến Lê, trang 273-275).

Vậy muốn thi hành chánh sách NCCR, phải có 1 chế độ dám làm cách mạng trước đã.

Một ông Tổng Thống hay một chánh phủ muốn làm cách mạng chưa đủ. Phải làm cách mạng từ ấp từ xã. Phải tạo cho nông dân cơ hội kết hợp thành lực lượng, ý thức được quyền lợi và chính họ trở thành sức mạnh cách mạng của quốc gia.

Một nhà cách mạng ở Châu Mỹ La Tinh đã nói 1 câu đắng suy ngẫm: «Không thể có cải cách ruộng đất, nếu không có cách mạng. (Pas de réforme agraire sans révolution) (cahiers libres № 61-62-François Maspero trang 91)

V.H.B.



Mỗi người
một
bản chải răng...

Nhung chỉ dung

KEM
BÁNH RĂNG

Hynos
PHOSPHATÉ



VN EXPRESS

HYNOS PHOSPHATÉ
mang lại cho quý vị
một hàm răng trắng trong
những nướu răng lành mạnh,
một hơi thở thanh khiết,
nếu quý vị
chải răng 2 lần trong ngày

Với
Hynos
PHOSPHATÉ

đánh răng sớm chiều
răng tươi sáng nhiều



ĐÁNH RĂNG SỚM CHIỀU
RĂNG TƯƠI SÁNG NHIỀU

MÙI THƠM CAM NGUYỄN CHÍ

Kẹo Bô

Multi-Calcium

Gồm 9 sinh tố và Calcium cần thiết

CÂN CHO:

- Em nhỏ đang súc lớn, cần Calcium ngừa sâu răng
- Các bà trong thời kỳ thai nghén, cho con bú
- Học sinh, sinh viên cần bồi bổ cơ thể
- Người yếu phổi

