

Wason
DS 531
D 642 +

Tuần báo đổi lập cực ta không cộng sản

ĐỔI



24

chủ trương
biên tập

chu tú
và nhóm
SỐNG



Điểm

ĐỜI

TUẦN BÁO ĐỜI LẬP CỰC TÀ KHÔNG CỘNG SẢN

24

PHÁT HÀNH MỚI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

1. C. ĐỀ : TỪ NGÃ 3 KHOÁI LẠC ĐẾN CASINO CỦA THỜI ĐẠI KHÓI LỬA

- MỘT VÒNG MÃI DÀM TỪ NGOẠI QUỐC VỀ VIỆT NAM : của lurdân
- LẠC VÀO THẾ GIỚI PHÁ THAI CỦA CÁC THIẾU NỮ NAI TƠ... : của nhัtchi
- LỄ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM KHOÁI TỈ TẠI VŨNG TIỀU của têđè.

2

CHÍNH TRỊ

- MẶT TRẬN CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ MỚI TẠI CAM BỐT : của lýđại nguyên
- HỒI KÝ CỦA MỘT NGƯỜI BIẾT QUÁ NHIỀU : của vănbinh
- NHỮNG VIỄN ẢNH HÒA BÌNH MỚI : của nguyễnhữuđồng
- CẢ NƯỚC PHẢI HOÀN LƯƠNG : đời.

3

VĂN NGHỆ

- KẺ TÓI SAU : truyện dài của cungtichbiền
- CUỘC VƯỢT NGỤC CUỐI CÙNG CỦA PAPILLON : đời dịch

4

CÁC MỤC THƯỞNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GÓI
- THƠ ĐỜI
- TRUYỆN ĐỜI
- TIỀN SỰ ĐỜI
- SINH TỬ PHÙ
- TRANG PHỤ NỮ.
- TRANG THƠ
- NGƯỢC ĐỜI

ĐỜI	NĂM THỨ NHẤT	SỐ 24	TUẦN LỄ TỪ 19-03-1970 ĐẾN 26-03-1970
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TỦ và nhóm Sống	GIÁ 30đ	Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

Bài gởi báo đài miễn gởi cho báo khác và ngược lại. Nhà báo không trả lại bản thảo

đấu tranh cho đổi

CẢ NƯỚC PHẢI HOÀN LƯƠNG

Bây giờ, khi nói tới bộ xã hội, người ta nói tới để án thành lập khu giải trí Casino, tới dự án tập trung gai mại dâm...

Nạn đánh bạc, gai mại dâm, thiếu nhi vô gia đình và phạm pháp, v.v. là những tai ương của xã hội hiện nay. Bộ xã hội, ngoài công tác cứu trợ và ty nạn có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề đó.

Nhưng muốn giải quyết vấn đề đó, riêng bộ xã hội thôi không đủ sức, không đủ thẩm quyền và phương tiện để cảng đáng.

Nếu quốc gia không có một chính sách về các vấn đề xã hội, nếu chính phủ không có một chương trình giải quyết các vấn đề xã hội, thì những tệ đoan, những căn bệnh trầm trọng của xã hội không bao giờ có thể giải quyết được nỗi.

Bởi vậy đứng trước nạn gai mại dâm, mà người ta phỏng đoán có tới hàng trăm ngàn cô đang hành nghề, chúng ta chỉ thấy các giải pháp vã viu. Thứ nhất là giải pháp ruồng bắt gai mại dâm và đưa vào các trại hoàn lương. Nhưng các trại hoàn lương không thể nào đủ chỗ cho các cô đó. Cảnh sát không đủ người để ruồng bắt họ. Mà nếu để họ nhởn nhơ hay lén lút hành nghề, thì các nhà đạo đức, các nhà chức trách cũng không chịu nỗi.

Chính vì vậy mà vấn đề tập trung và kiềm soát gai mại dâm phải được đặt ra một cách nghiêm trang, đúng đắn. Vấn đề đó đã được đặt ra một lần, với bà luật sư Nguyễn Thị Vui ở hội đồng Dân-Quân, với ông cựu tổng trưởng Xã hội Trần Ngọc Liêng.

Nhưng tập trung và kiềm soát gai mại dâm không thể nhằm khai thác, trực lợi trên nghề nghiệp của những cô gai xấu số đó.

Việc tập trung và kiềm soát gai mại dâm phải nhắm vào việc giảm trừ tất cả những tác hại ghê gớm của nạn mại dâm vào xã hội. Những tác hại đó là sự tan vỡ của nền tảng gia đình, sự suy đồi của các tiêu chuẩn伦理, và nhất là sự tràn lan của bệnh phong tình.

Trên hết, sự tập trung gai mại dâm phải nhắm vào việc hoàn lương các gai mại dâm.

Tuy nhiên, như chúng tôi đã trình bày, giải pháp tập trung và hoàn lương gai mại dâm của bộ xã hội cũng không đủ sức để giải quyết xong vấn đề này. Nạn mại dâm chỉ là 1 sản phẩm của cả một xã hội đang suy đồi vì ảnh hưởng của chiến tranh. Không phải chỉ có các cô gai mại dâm cần phải được hoàn lương, cả xã hội cần phải hoàn lương, cả nước cần phải hoàn lương. Việc hoàn lương cả một xã hội đó, bộ xã hội không đủ sức làm mà ngay cả chính phủ cũng không đủ sức làm.

Tất cả chúng ta, chia sẻ trách nhiệm với nhau về tình trạng đổi truy chung về tinh thần cũng như vật chất. Tất cả chúng ta phải cùng nhau góp công để giải quyết.

Bữa ăn sáng mất ngon

Bữa ăn sáng ngày 20-2-70 do Ông Phạm Kim Ngọc, Tổng trưởng Kinh tế, đãi các nhà báo gồm có ba món chính: Lave, thuốc lá nội hóa và giấy nhập cảng.

Riêng món sau cũng bị nhà báo chống đối dữ dội. Giá giấy nhập cảng tăng 100%. (Khô giấy 60x90 tăng từ 380đ đến 700đ mỗi ram) Khô giấy 65x100 tăng từ 460đ lên 850đ. Các nhật báo đều in giấy khô 60x90.

Sau khi ông Kim Ngọc giải thích về việc tăng giá 3 món kề trên, tất cả các nhà báo đều phản đối, Ông Kim Ngọc hứa sẽ tìm biện pháp giúp các nhà báo bằng cách trợ cấp «bông giấy» như năm 1966 đã dùng. Các báo sẽ nhận được «bông» đi mua giấy với giá hạ, đó là một đặc ân mà chính quyền ban ra cốt để nâng đỡ các báo ngoan, hạ các báo hồn!

Các nhà báo đã đứng dậy ra về, bỏ bữa ăn sáng. Ngay lập tức một trận tuyến đã mở màn. Một bên là các nhà báo, các chính khách đối lập. Một bên là chính phủ mà người đứng ra chịu đòn là ông Kim Ngọc.

Trận tuyến lại mở ra đúng lúc vụ án Trần Ngọc Châu làm xôn xao dư luận.

Liên trong ngày 20-2, bốn đoàn thể báo chí gồm có: NĐ Ký giả Nam Việt - NĐ Ký giả Việt Nam - Hội chủ báo miền Nam - Hội ái hữu ký giả đã tập họp để phản đối nghị định đánh thuế giấy nhập cảng. Họ cùng thành lập một Ủy Ban hành động.

Ngày 23-2, Ủy ban hành động trên họp đại hội có thêm hai đoàn thể: Hội chủ báo VN và hội Tổng thư ký các nhật báo. Ngoài ra, hai nhà tổng phát hành Nam cường và Đồng Nai cũng tham dự. Tất cả đồng ý thành lập một Ủy Ban Tranh Đấu do Nghị sĩ Tôn Thất Đính làm chủ tịch. Tại sao đại hội lại chọn ông Đính? Có lẽ người ta e rằng một ông chủ báo khác sẽ dễ dàng bị chính quyền làm áp lực. Còn 1 ông Nghị sĩ, cựu trung tướng có lẽ vững tâm tranh đấu hơn.

UB Tranh Đấu đã liên tiếp tấn công các lý luận của chính quyền khi đánh thuế giấy. Những phiến

Các nhà sản xuất giấy đều phải mua nguyên liệu (bột giấy, hóa phẩm...) tại ngoại quốc, và tất nhiên cả máy móc ngoại quốc.

Máy móc hiện nay đều bị đánh

TỔNG KẾT MỘT CUỘC ĐẤU TRANH



BÁO và GIẤY

VƯƠNG HỮU BỘT

hợp của báo chí đã biểu lộ một tinh thần đoàn kết chưa từng thấy, thật là phấn khởi. Các báo nhái loạt hàng tài các khẩu hiệu của Ủy ban tranh đấu, các bức thư thư (người VN thích dùng tim hơn là dùng óc).

Cùng lúc đó, lại xảy ra vụ cảnh sát quận nhất dùng bạo lực với bà già ngoại quốc tại trước cửa viện. Hiệp hội ký giả Quốc tế Saigon lên tiếng phản đối. Người ta đã liên kết 2 vụ phản đối này để chứng minh chính phủ VNCH không tôn trọng quyền làm báo.

Nhưng các nhà máy đó có đủ khả năng về máy móc cơ sở không?

Theo tài liệu của bộ kinh tế thì

có. Công ty Cogivina có máy móc đặc biệt cho việc sản xuất giấy báo, hiện vẫn bỏ không, Công ty này còn có cả loại máy để biến chế gỗ thông thành bột giấy. Nếu công ty có đủ tiền có thị trường tiêu thụ thì họ sẽ sản xuất lấy bột giấy và do đó tiết kiệm được rất nhiều ngoại tệ. Hiện nay thì máy móc đặc biệt đó, cũng bỏ không?

Trong khi đó, chúng ta có bốn nhà máy sản xuất giấy, trong đó có hai nhà Cogido và Cogivina là của chính phủ. Hai nhà sản xuất kia rất nhỏ, và thuộc quản lý sở hữu của người Việt gốc Hoa.

Bộ kinh tế giải thích rằng việc đánh thuế kỹ nghệ giấy, trong khi thuế giấy nhập cảng, là một chính sách sai lầm, làm cho kỹ nghệ giấy nước ta lụn bại và ta cứ đòi đòi đi nhập cảng.

Và do đó, bộ kinh tế đánh thuế phân suất quân binh lên giấy báo nhập cảng. Chưa đánh thuế kim

thuế kim loại. Nguyên liệu cũng bị đánh thuế. Điều trớ trêu đó là: Một ký giấy nhập cảng giá chừng 28đ50. Còn một ký bột giấy nhập cảng giá hơn 23đ. khi mang về để chế tạo thành giấy sẽ làm cho giá một ký giấy nội hóa thành ra 59đ.

Tất niên giấy nội hóa 59đ mỗi ký không thể cạnh tranh với giá giấy nhập cảng 28đ50. Vì thế các nhà máy giấy của ta không sản xuất được giấy báo, mà chỉ làm các loại giấy hộp, giấy tập...

Nhưng các nhà máy đó có đủ khả năng về máy móc cơ sở không?

Theo tài liệu của bộ kinh tế thì

có. Công ty Cogivina có máy móc đặc biệt cho việc sản xuất giấy báo, hiện vẫn bỏ không, Công ty này còn có cả loại máy để biến chế gỗ thông thành bột giấy. Nếu công ty có đủ tiền có thị trường tiêu thụ thì họ sẽ sản xuất lấy bột giấy và do đó tiết kiệm được rất nhiều ngoại tệ. Hiện nay thì máy móc đặc biệt đó, cũng bỏ không?

Thứ hai là tiền giấy chỉ chiếm 1/10 (15%) trung giá bán 1 tờ báo, nếu tăng lên cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đối với giá lão.

Thứ ba, giấy báo nhập cảng bị tăng tới 40% để in các sách truyện nham nhí.

Nhà báo trả lời

Trước các lập luận của bộ kinh tế báo chí cũng đưa ra các lập luận đối chọi, cùng với thái độ quyết liệt.

Việc nâng đỡ kỹ nghệ giấy có thể làm được bằng nhiều cách khác:

— Giảm thuế cho máy móc, nguyên liệu giảm thuế sản xuất để nâng đỡ các cuộc đấu tranh...

— Việc quản trị các công quan giấy kém hiệu. Tương lai gần đây không chắc gì các nhà máy giấy có thể sản xuất đủ số cầu của làng sách, báo.

— Tăng giá giấy báo là giàn tiếp mộc túi đục giả, lại làm tăng giá các sách giáo khoa.

— Việc xử dụng giấy báo để in các chuyện nhảm nhí, làng báo không thể kiểm soát được. Nếu có chuyện nhảm nhí in ra là do bộ thông tin cho phép.

Các lý luận trong lãnh vực kinh tế không thời chua đủ, làng báo còn mạnh dạn tố cáo rằng chính quyền tăng giá giấy cốt để thi hành chính sách bóp chết báo chí. Sẽ có nhiều tờ báo phải tự định bản. Tuy nhiên các đảng phái thân chính quyền đang sỉa soạn cho ra đời những tờ báo mới.

Cuộc tranh đấu của báo chí tiếp tục bằng những hành động quyết liệt.

Sáu ký giả đã cạo đầu.

Một ký giả xin được tuyệt thực.

Các đoàn thể khác ủng hộ báo chí: Liên hiệp nghiệp đoàn đô thành, NĐ công nhân vận tải. Tòng liên đoàn lao động. Tòng liên đoàn lao động. Phong trào quốc gia cấp tiến. Lực lượng Quốc gia Tiền Bộ, vài Thượng tọa trong chùa Ánh quang. Các giáo chức tư thực, sinh viên và học sinh khắp nơi...

Hành động quyết liệt nhất của các báo là tổng đình bắn 3 ngày liền (ngày 2, 3 và 4-3) Tất cả các nhà báo đều tuân hành lệnh tổng đình bắn. Các nhà phát hành và trẻ em bán báo cũng ủng hộ cuộc tranh đấu, hứa sẽ không bán các tờ báo xé rào.

Đây là những ngày đẹp nhất của làng báo VN. Các tòa soạn đều im lìm đóng cửa, căng biểu ngữ đả đảo ông Phạm kim Ngọc.

Ngày 5-3 các báo tục bắn, cho biết cuộc tranh đấu vẫn chưa có kết quả, Chính phủ không chịu nói chuyện với ủy ban do ông Tôn thất Định làm chủ tịch. Một phái đoàn do nhà báo kỳ cựu Trần Tân Quốc đi điều đình cũng không đạt được kết quả. Trong khi đó các nghiệp đoàn, các khối sinh viên học sinh vẫn tiếp tục gia tăng ủng hộ làng báo.

Chiều 5-3, đại hội kỷ 3 của làng báo đã quyết định tẩy chay chính phủ: Không dự các cuộc họp báo, không tham gia các cuộc kinh lý v.v.

Ngày 8-3 Ủy Ban tranh đấu yêu cầu các báo tổng đình bắn ngày 10-3 và yêu cầu quần chúng ủng hộ đình công, bãi khóa.

Buổi trưa ngày 9-3, thủ tướng ra thông cáo đã thỏa thuận và nhượng bộ báo chí.

Ai thắng ai bại?

Cuộc thỏa thuận giữa nhà nước và nhà báo đã đi đến giải pháp:

— Miễn thuế cho 8000 đến 10.000 tấn giấy mỗi năm, để làng báo chia nhau.

Sau này, nếu có báo mới ra thêm, bộ kinh tế xét để miễn thuế thêm.

Sẽ trợ cấp cho cả giấy in sách giáo khoa.

Ủy Ban Tranh đấu đã bằng lòng các nhượng bộ trên, và ngưng tranh đấu, các nghiệp đoàn và sinh viên học sinh được yêu cầu ngưng đình công bài khóa.

Nhưng ngay sau khi Ủy Ban Tranh đấu tuyên bố sự thắng lợi của mình, đã có nhiều báo lên tiếng phản đối.

Phản đối thứ nhất là 1 thông cáo không thể hủy bỏ được 1 nghị định. Sự nhượng bộ chưa có căn bản pháp lý.

Thứ hai là chế độ miễn thuế là một đặc ân, cũng giống chế độ cấp bông giấy năm 1966-67, chỉ khác là bây giờ làng báo tự chia nhau số giấy có bông. Nhưng chia làm sao cho công bằng? Có thể xảy ra sự chia rẽ, hục hặc trong làng báo không?

Thứ ba, sự miễn thuế cho giấy in sách giáo khoa làm cách nào để thi hành. Ai sẽ cứu xét sách nào là giáo khoa sách nào không? Sẽ có mấy tầng kiểm duyệt sách (bộ Thông Tin, bộ Giáo dục và Bộ Kinh tế nữa)?

Cuối cùng, các văn nghệ phẩm, khác cũng cần thiết như báo chí tại sao lại không được mua giấy rẻ.

Nhiều người bàn rằng làng báo đã dại dột chấp nhận chế độ trợ cấp, đặc ân; lại bỏ rơi các khối quần chúng ủng hộ, và chỉ nghĩ đến quyền lợi nhỏ nhặt trước mặt,

Nhưng Ủy Ban Tranh đấu vẫn bằng lòng tự mãn và ngưng các cuộc tranh đấu.

Một lý do để giải thích sự kiện này là Ủy Ban không giám cưới lên lưng con cọp. Nếu cuộc tranh đấu tiếp tục sẽ xảy ra đình công, bãi khóa v.v. Khi đó biến động sẽ lan ra và vượt khỏi quyền kiểm soát của làng báo. Trong lúc có nhiều tin đồn về sự thay đổi chính phủ, nhiều nhóm chính trị đang muốn lợi dụng thời cơ, các nhà báo không muốn bị lôi kéo theo.

Đó là tổng kết một cuộc tranh đấu mà có người ca tụng là đáng ghi trong lịch sử báo chí, có người chê là dại voi đuôi chuột.

Chúng tôi thấy có một con đường để giúp chúng ta tiếp tục cuộc tranh đấu chung kể trên, một cách ôn hòa và hợp pháp. Đó là việc bầu cử Hội Đồng Báo Chí mà qui chế báo chí đã dự liệu. Trong lúc làng báo còn đang phản khởi với cái đà của cuộc tranh đấu, phải tiến tới ngay việc thành lập Hội Đồng Báo Chí trên.

Chương V của qui chế báo chí có 3 điều để nói về Hội Đồng Báo Chí

Hội đồng này có tư cách pháp nhân, đại diện cho báo giới để liên lạc với chính quyền. Hội đồng cũng chấp hành các qui ước nội bộ của báo chí (trong đó, bây giờ có cả qui ước về vụ chia giấy).

Hội Đồng Báo chí sẽ do đại hội bầu ra. Đại Hội gồm có các chủ báo, ký giả (mỗi báo một người) và đại diện các đoàn thể báo chí. Theo qui chế thì đại hội đầu tiên phải họp nội tháng 3 này. Trước khi thế của làng báo, và trong khi các báo thân chính quyền chưa xuất hiện đầy đủ, không biết đại hội có được triệu tập đúng kỳ hạn mà ông Giám đốc báo chí đã ấn định chăng?

Tuy nhiên, nếu các chủ báo và ký giả vẫn tiếp tục được tinh thần tranh đấu hăng hái, tinh thần đoàn kết và kỷ luật, và ý thức mạnh mẽ về quyền hạn cùng trách nhiệm của họ đối với nghề nghiệp, thì chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ có 1 hội đồng báo chí xứng đáng. Hội đồng này khi đó sẽ tiếp tục cuộc tranh đấu, hợp pháp và hợp lý, để bảo tồn các kết quả tạm thời của cuộc tranh đấu vừa qua.

VHB



KHOÁI

Ông ơi lạc thú là chi

Ta rằng lạc thú là đi mẩn tình

Người ta khoái chuyện đào binh

Riêng ta vừa khoái vừa khinh đàn bà.

Ở đời thứ nhất lá da

Thứ nhì tu đạo, thứ ba đạo ù!

Lung tròn tiếng sáo vi vu

Hồi cô vầy ngắn cô tu đạo nào

Trong cô xinh sảo làm sao!

Đùi non da trắng nôn nao cả lòng!

Người ta khoái súng thần công

Khoái nhìn máu chảy thành sông đỏ lòm

Tàu bay nó khoái thả bom

AK khoái nồ tắc bòm giết nhau

Riêng ta từ trước đến sau

Khoái yêu, yêu đến bạc đầu chưa thôi

Phù du ta sống ở đời

Hơi đâu đội dá vá trời hơi ai

Trăm năm một giấc mộng dài

« Make Love » kèo phí hoài tuổi xuân

Nhin em da ngọc trắng ngắn

Trăm chiều hấp dẫn muôn phần đáng yêu

Ở đời sống được bao nhiêu

Em ơi đem cái « mỹ miều » chơi chung.

TÚ KẾU

ĐẬP CHÉN

— Đập chén đi không thèm uống nữa,
Say nửa đời sầu chúa được nguôi !

Càng say càng thấy tê môi,
Càng say càng thấy bời bời ruột gan !

— Muốn lửa rượu đốt tan CĂM PHẢN,
PHẢN vẫn còn, CĂM vẫn căm căm !

Vợ con níu chặt lấy chân,
Không thì cửa Phật nương thân lâu rồi,

— Tôi bần tính yêu Người yêu Chó,
Chó yêu tôi, Người có yêu đâu ?

Người đâu ý hiệp tâm đầu ?
Người đâu nói được một câu tâm tình ?

— Toàn những chuyện mưu sinh rắc rối,
Tôi nghe mà mệt mỏi làm sao !

Làm sao chức trọng quyền cao ?
Làm sao cho cái hầu bao đầy vàng ?

— Những bản mặt khoe khoang tự phụ !
Những bộ lòng dã thú yêu ma !

Ông nào cũng lớn cái TA,

Cái TA lấy gấm lấy hoa dây vào !

— Nghìn nghìn ông, ông nào cũng khiếp,
Toàn vĩ nhân hào kiệt cỡ to !

Than ôi ! tôi đứa khù khờ,

Làm sao rửa sạch óc bò tôi nghe ?

— Thân cô đơn thôi về cô quạnh
Đường hoang lieu bóng lạnh xiêu xiêu,
Buồn tênh tay trắng xế chiều,
Cố say đê giết muôn điều đắng cay !

— Mè mắt còn gai gai xót xót !
Mà tai còn buốt buốt đau đau !

Chợt nghe mấy tiếng — « Gấu, gấu, »
Bao nhiêu nỗi hận nỗi sầu tiêu tan.

TRANG ĐÓP





KHA TRẦN ÁC

Làm thế nào để bán một

Tổng Thống

Trong cuốn «Người ta bán Tổng Thống 1968» ra sao, tác giả Joe McGinniss chứng minh rằng sở dĩ Richard Nixon trúng cử Tổng thống là nhờ biết sử dụng Tivi. Và chính Herbert Humphrey, kẻ thất cử cũng phải thú nhận : «Lỗi là lớn nhất trong đời chính trị của tôi là không học cách sử dụng VTV». Thị ra ở thời đại này, Tivi có thể sáng tạo sản xuất nhào nặn bày đặt ra bất cứ thứ hàng gì, bất cứ nhàn vật nào, để bán cho khán giả, bất khán giả phải mua, kể từ món hàng niết vú, đến món hàng Tổng Thống Nixon là người rất ghét Tivi rất ngán xuất hiện trước Tivi, nhưng Nixon hiểu rằng không biết sử dụng Tivi, thì nhất định trượt vỏ chuối nên ông đã tập họp một nhóm chuyên viên trẻ, lão luyện trong thuật sử dụng Tivi để dạy ông cách ăn, cách nói trước Tivi, và ông đã trúng cử.

Các lãnh tụ ở Việt Nam cần đọc cuốn «The Selling of the President 1968» để rút kinh nghiệm. Tivi ở nước ta cũng có tác dụng xâu sa trong quần chúng lắm. Bằng chứng là trong dịp Tết vừa qua, Tổng thống Thiệu đọc thông điệp trước Tivi, chỉ vì giọng Tổng thống hơi khàn khàn, và gương mặt Tổng thống kém tươi, Đầu Gối đi đến đâu cũng thấy mọi người bàn tán, kể cả những người tự nhận là thức giả, biết suy luận, nhận định :

— Ông Thiệu «xuống» đến nói rồi?

— Sao thế?

— Cứ coi ông đọc thông điệp đầu năm thì rõ!

cho người ta mua, thì ngồi bút đầu có chịu lép, định «bán» ông Tổng Thống nào, ông nghị sĩ nào thì nhất định có người mua.

Thiệu est trop cher

Tuần báo Paris Match trong mục Telex, loan một tin ngắn nguyên văn như sau :

Washington. Thiệu est trop cher. Nguyễn Văn Thiệu, président du Sud-Vietnam demande à Washington plus de six cents millions de dollars d'équipement militaires. C'est le double de ce que les USA sont prêts à payer, lui a répondu le secrétaire d'Etat à la Défense. Mais Thiệu est décidé à insister, même au prix d'une divergence publique avec Nixon. Dịch : «Tổng thống Nam Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu đòi Mỹ giúp 600 triệu дола để trang bị về quốc phòng. Ông Bộ trưởng Laird trả lời số tiền này gấp đôi số tiền Mỹ sẵn sàng trả. Nhưng ông Thiệu cương quyết giữ vững lập trường dù có phải công khai bất đồng ý kiến với ông Nixon ».

Cũng trong tuần báo Paris Match tuần trước, ở mục Telex báo này loan tin rằng một phái đoàn chuyên viên Bắc Việt đang ở Pháp thăm các xưởng kỹ nghệ Pháp, và đã đưa ra một dự án thiết lập một nhà máy xi măng ở BV hết với số tiền viện trợ của Mỹ. Bắc Việt đòi Pháp viện trợ 400 triệu quan, nhưng Pompidou chỉ bằng lòng viện trợ 200 triệu.»

Đọc hai cái tin trên, các bạn nghĩ thế nào? Một bên là tiền Pháp, một bên là tiền Mỹ. Chắc chắn những đồng bào của ta ngoài Bắc cũng như trong Nam, đã chết vì

«đại nghĩa» đều ngậm cười dưới suối vàng khi được đọc hai tin này.

Lạc quan bi thảm

Tuần rồi có hai biến cố, một thật lạc quan, một thật bi thảm. Biến cố lạc quan là vụ dân chúng Cao Miên biểu tình đập phá sứ quán Cộng Sản tại Nam Vang ngày 11-3. Dĩ nhiên không phải vì nổi hứng, vì bốc đồng mà Cao Miên trở cờ như vậy. Ông hoàng Sihanouk vốn là một tay lỗi khôn vặt và đón gió, rất thính mũi khi nhận định chiêu hướng của tình hình, và tình hình chung phải bất lợi rõ rệt cho Cộng sản nên Cao Miên mới trở cờ như rúa. Từ trước tới nay, Cao Miên vẫn làm ngo, để Cộng sản sử dụng đất Miên, lấy đất Miên làm sào huyệt, làm căn cứ địa để thôn tính miền Nam. Nay nhất đán, sào huyệt bị phá vỡ, sự thảm bại của Việt Cộng chỉ còn là vấn đề ngày giờ...

Biến cố bi thảm là vụ xung đột đẫm máu giữa một số anh em vợ con thương binh, và nhân viên Cảnh Sát có được lệnh đền phả bỗ những căn nhà trước viện Quốc Gia Phục Hồi, do anh em dựng lên để gia đình có chỗ chui rúc. Cuộc nỗi loạn «bồ tú» này do một thương binh mù chỉ huy, và anh em thương binh cùng vợ con đã lẩn sả vào cuộc uýnh lòn với tinh thần «chết bỏ» của những kẻ cùng đường.

Cuộc nỗi loạn này tuy thuộc loại bồ tú, nhưng mang một ý nghĩa bi thảm trọng đại. Nó nỗi lên sự lầm lẫn của chính quyền trong chính sách dài ngô các công dân. Nếu chính quyền không sửa chữa kịp thời, những cuộc nỗi loạn bồ tú này sẽ thành cuộc nội loạn thực sự làm sụp đổ chế độ.

Trong lúc đó, thì các báo tung tin các vị lãnh đạo từ Tổng thống đến Phó Tổng thống, Thủ tướng, Tổng trưởng đã tự ý tăng lương lên hàng trăm ngàn. Đó là một tin thuộc loại... khủng khiếp. Đầu Gối hỏi một vị Tổng trưởng tin này có đúng không thì vị T. trưởng chỉ cười khì. Cười khithicó nhẽ tin này không phải tin vẹt. Nhưng dù là tin vẹt là hay tin xác thực, Chính phủ cũng nên nói rõ cho quốc dân biết. Có gì đáng xấu hổ mà phải dấu diếm. Vừa rồi,

Tổng Thống Pompidou sang viếng thăm nước Mỹ, có mang vợ đi theo. Bà Claude Pompidou có mang theo 7 cái nón và 23 bộ đồ y phục, để mỗi ngày thay đổi y phục ba lần. Khiến dân Mỹ lác mắt, đua nhau viết bài bình luận về cái «mốt» áo dài phủ quá đầu gối, do bà Pompidou tung ra. Bà Claude Pompidou sợ người Pháp hiếu lầm, kết tội Tổng Thống sai tiền công quỹ để may áo đẹp cho vợ, bà bèn giải thích rõ rệt cho các ký giả hiều rằng những bộ đồ đó là do bà mượn tạm của các nhà may lớn ở Pháp để di Mỹ, khi trở về bà phải cởi đồ trả lại đồ cho các tiệm đó. Nghĩa là bà chỉ đóng vai mannequin, vai người mẫu không công cho các tiệm may. Các bạn coi, ở một nước dân chủ, người cầm quyền và vợ con người cầm quyền sợ dư luận như thế đó. Chả bù với ở nước mình, không những người cầm quyền ngồi xổm lên dư luận, vợ con người cầm quyền còn ẻm dư luận, chửi cha dư luận là đảng khác. Đây là Đầu Gối nói chung, không ám chỉ một bà lớn nào. Xin các bà đừng nỗi cơn tam bành, khiến Đầu chết yêu vì các bà.

Chủ nghĩa cơm no bò cưỡi.

Mới đây cơ quan SOFRES có mở một cuộc thăm dò ý kiến lớp người trẻ ở nước Pháp, xem họ ra sao, nghĩ gì, muốn gì. Kết quả hơi bất ngờ cho ta thấy lớp người trẻ của nước Pháp, không những ít mơ mộng hão huyền, mà còn rất thực tế, đứng đắn, nhân nhục là đảng khác, chẳng hạn về câu hỏi:

«Trong những luồng tư tưởng lớn dưới đây, anh thấy gần gũi và chuộng luồng tư tưởng nào». Các thanh niên đã trả lời theo tỷ lệ như sau :

1) Chủ nghĩa Mao trạch Đông, chủ nghĩa đế từ quốc tế của Trotsky và mọi khuynh hướng cực tả: 4%

2) Cộng Sản 7%

3) Chủ nghĩa xã hội 15%

4) Dân chủ Thiên chúa giáo 10%

Phát triển kinh tế 20%

Tự do chủ nghĩa 17%

Quốc gia chủ nghĩa 8%

Liên bang Âu Châu 9%

Không có ý kiến 26%

Nếu đem câu trên đây hỏi các

thanh niên VN, Đầu Gối cam đoan bằng phân loại các câu trả lời của thanh niên VN sẽ giống như bảng phân loại của thanh niên Pháp. Về chính trị, thanh niên thời nay không còn cay cú, không muốn cãi vã suông về những danh từ «giết người» như «quốc gia» như «cộng sản». Họ phóng khoáng hơn, đạt hơn, không cố chấp, không cuồng tín, họ chỉ muốn được tự do, khỏi phải lo lắng về sinh kế được cơm no bò cưỡi, thế là khoái rồi Trào lưu thế giới là như rúa. Cay cú về chủ nghĩa lúc này là chuyện què mua, lạc hậu. Đồng Đức lúc này chỉ thi đua phát triển về kinh tế với Tây Đức, Đồng Đức cũng đã mời Thủ tướng Tây Đức sang thăm Đồng Đức để tinh chuyên sống chung, chuyện thống nhất đất nước. Nhưng xem chừng ông CSVN thì vẫn còn cay cú lam. Phải thu nhận Cộng sản Việt Nam là thứ Cộng sản «què» lam, nên cay cú nhất thế giới, «giác điệu» nhất thế giới, bè ngoài ông ấy tuyển bổ săn sàng sống chung, nhưng bèn trong thi khó ai sống chung nỗi với các ông. Cầu trời khấn phạt cho Cộng sản Việt Nam bớt cay cú thì thật là cái phúc cho đất nước.



Hồi ký của 1 người biết quá nhiều

của PHẠM VĂN BÌNH
tự VĂN BÌNH

(TIẾP THEO ĐỜI SỐ 23)

LTS.— Như Đời đã loan trong số trước, Đời hân hạnh giới thiệu dưới đây thiên hồi ký của Phạm Văn Bình tức kí giả Văn Bình, Cựu Thủ Hiến Bắc Việt, Cựu Tổng Trưởng Thành Niên, nguyên một trong những Ngự Lâm Pháo Thủ của nhóm Phong Hóa Ngày Nay, nguyên bí thư của Bảo Đại, đặc trách liên lạc với Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Thần v.v..., nguyên quân quan quan vợt, nguyên Giám đốc nhà hàng Table de Mandarins tại Paris, người đã tham dự trực tiếp vào những biến cố lớn nhỏ của lịch sử mới lưu vong từ Pháp trở về quê hương.

Cái chết của Khai Hưng, tiểu «Mạnh thường Quân»:

Những người đọc Nửa Chừng Xuân, Gia Định, Thừa Tự, Thoát Ly, có lẽ hình dung ra một nhà văn, vào trạc trung niên, nét mặt đàm chiêu, nhìn đời bằng con mắt lạnh lung và nụ cười châm biếm.

Sự thực khác hẳn.

Khai Hưng là một nhà văn vui vẻ, yêu đời, ưa nói chuyện, và khi bắt đầu nói thì thao thao bất tuyệt, cởi mở, hàn thịt, gần như ngây thơ. Trong Tự lực Văn đoàn, Khai Hưng là linh hồn của nhóm Lương Sơn Bạc đường Quan Thánh, là sợi dây nối chặt tình bằng hữu giữa bọn chống đối «Triều đình Thực dân Pháp», là tượng trưng của là cờ khởi nghĩa treo trong đầu óc mọi người. Khai Hưng được hết thảy anh em nhóm Phong Hóa—Ngày Nay mến yêu, trọng vọng.

Trong phòng riêng của Khai Hưng, lúc nào cũng có sẵn nhiều thứ trà thơm, cà phê ngọt để đài khách. Khách đây là nhân viên tòa soạn, mỗi ngày gặp nhau một lần để trao đổi ý kiến, để thảo luận về trọng tài, sửa sang về nội bộ.

Sau khi đỗ tú tài ban triết học

Khai Hưng có một đặc tính: chỉ sung sướng khi nào thấy người chung quanh mình sung sướng. Cái tính kỳ dị này, Khai Hưng đã bộc lộ khi tả Hạc và Bảo, cặp vợ chồng trẻ lý tưởng tìm thấy lê sống ở sự xây dựng hạnh phúc cho người nghèo.

Thực ra, trước khi thành một nhà văn nổi tiếng, Khai Hưng đã được các bạn hữu xa gần coi như một «tiểu Mạnh thường Quân».

Khai Hưng, tức Trần Khánh Dư, là con thứ hai một vị Tòng Đốc, quê ở làng Cồ Am, tỉnh Hải Dương, một làng nổi tiếng ở Bắc Việt về văn hóa cũng như về cách mạng.

Khi Việt Nam Quốc Dân Đảng khởi nghĩa ở Yên Bác, cố đảng trưởng Nguyễn thái Học rót dầu trên máy chém của Thực dân Pháp, viết một trang sử oanh liệt, làng Cồ Am cũng góp một phần xương máu và bị máy bay quân đội Pháp oanh tạc một cách tàn bạo dã man.

Hình ảnh đàn bà trẻ con trong thôn xóm bị tan thây nát xác dưới làn bom đạn làm cho Khai Hưng uất hận và từ đó mối thù thực dân mỗi ngày một gia tăng.

Một cái sân quàn, vào khoảng năm 1927, xây lên tốn chừng năm, sáu ngàn bạc. Lúc đó món tiền này có thể coi như một món tiền rất lớn. Khai Hưng, không kén không trống bỏ tiền túi ra xây một cái sân riêng ở cạnh nhà và mời anh em hâm mộ quan vợt Ninh Giang đến chơi, khôi đóng tiền nguyệt liêm, khỏi bỏ tiền mua bánh. Cứ chỉ đó khiến các bạn hữu xa gần tặng Khai Hưng huy hiệu «tiểu Mạnh thường Quân».

Mấy năm sau, vì buôn thua bán lỗ, tiêu sài quá mức, Khai Hưng dẹp nghề thương mại, trở lại thủ đô, làm nghề gõ đầu trẻ và bắt đầu viết báo Phong Hóa do Phạm Hữu Ninh làm chủ nhiệm. Từ đây bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn thuộc về địa hạt văn hóa, với sự gặp gỡ Nhất Linh tại trường tư thục Thăng Long,

Lúc đầu, có lẽ Khai Hưng không ngờ mình có thể làm rung động hàng trăm, hàng ngàn trái tim độc giả với mối tình thanh cao trong sáng của Lan và Ngọc trong truyện Hồn Bướm Mơ Tiên.

Có lẽ Khai Hưng cũng chưa nhận thấy mình là một nhà văn cách mạng, xã hội, chống đối mãnh liệt những sự bất công để mang lại ánh sáng tự do cho một thế hệ mới.

Dù sao, sau khi gặp gỡ Nhất Linh trên địa hạt văn nghệ, sau khi nhận lời Nhất Linh cộng tác trong nhóm Phong Hóa — Ngày Nay. Khai Hưng đã chọn một con đường duy nhất: cải tạo xã hội bằng văn hóa. Con đường ấy, Khai Hưng đã mạnh dạn, can đảm dấn bước, không chần chừ, không than trách, không khuất phục bất cứ trước một bạo lực nào. Khai Hưng đã tiếp tục cuộc lữ hành cho đến hơi thở cuối cùng.

Lúc bị thực dân Pháp bắt đi án trại ở Vụ Bản, cùng một lượt với Hoàng Đạo và Nguyễn gia Trí, Khai Hưng vẫn nhiên coi sự tù đày như một cuộc thử thách, phiêu lưu.

Giữa khì tiếng súng bùng nổ ở Hanoi, đêm hôm 19-12-46, Việt Minh khởi sự tấn công quân đội Pháp, có nhiều người khuyên Khai Hưng không nên rút lui về những vùng Việt Minh kháng chiến vì ở đó không có gì bảo đảm an ninh và tự do cho những người quốc gia đổi lập với chính phủ Hồ chí Minh.

Khai Hưng cương quyết chối từ mọi sự giúp đỡ của những bạn muốn lưu Khai Hưng ở lại Hanoi.

«Tôi là người quốc gia. Từ thuở nhỏ, lúc cấp sách đi học, tôi đã chống thực dân Pháp. Ngày nay tôi không thể để Việt Minh ngoan cố có quyền nói chỉ Việt Minh mới chống Pháp và đánh Pháp. Tôi sẽ ra khỏi Hanoi và tôi thừa biết sẽ gặp nhiều hiểm họa. Nhưng tôi cứ đi, để Việt Minh biết một người quốc gia chỉ biết có chính nghĩa và không bao giờ cúi mình trước một bạo lực, bất kể từ đâu đến».

Không ngờ những lời Khai Hưng nói với bạn trên đây giữa đêm 19-12-1946, lại là lời tuyên bố cuối cùng và cũng là di ngôn của Khai Hưng để lại cho anh em trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn, trước khi bước chân về bên kia thế giới.

Cái chết bi thảm của Khai Hưng, một ngày ảm đạm năm 1947 tại một vùng quê tỉnh Nam Định tối nay vẫn còn mờ mịt trong bóng tối của bí mật.

Hồi đó, tôi đi ngang qua làng Hành Thiện (Nam Định) bỗng có một đồng chí Việt Quốc mặt báo cho biết Khai Hưng vừa bị một ủy ban kháng chiến Việt Minh xử tử và thủ tiêu. Đến phút cuối cùng Khai Hưng vẫn thản nhiên, bình tĩnh, không tỏ vẻ sợ hãi hay khuất phục.

Được tin, tôi thấy tinh thần bàng hoàng và tâm hồn trống rỗng. Tôi có cảm tưởng đời sống và tự do của một người dân Việt không còn giá trị gì nữa. Đứng trước một con trâu đang cày dưới ruộng để chờ ngày mang đến lò sát sinh, tôi nhận thấy đời mình còn thiếu bão táp, thiếu tự do hơn. đời con trâu đang cày đó. Cái chết u ám của Khai Hưng ám ảnh đầu óc tôi hàng mấy chục năm. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi: một

người trong sạch như Khai Hưng, một nhà văn suốt đời tranh đấu cho chính nghĩa, cho tự do cho dân chủ, một người có lòng vị tha như Khai Hưng, đến lúc chết cũng không được hưởng một cái chết êm đềm, minh bạch, giữa tình thương nỗi nhớ của gia đình bạn hữu, như thế chúng ta có thể tin có thiên công, có đạo lý nữa không?

Nhắc lại cái chết bi bát của Khai Hưng, tôi liên tưởng đến cái chết không kém phần bi đát của Nhất Linh.

Trong tình bể bạn, trải bao biển cõi, tôi chưa từng thấy hai người được số mạng ràng buộc như Khai Hưng và Nhất Linh.

Tri âm, tri kỷ, những danh từ của cõi nhân chưa đủ diễn tả mối thông cảm mật thiết của hai nhà văn Tự Lực Văn Đoàn.

Trong thời kỳ chung sống ở trụ sở 80 đường Quan Thánh, tôi có cảm tưởng Khai Hưng và Nhất Linh sống lẫn cho nhau. Thiếu một người, vũ trụ không còn là vũ trụ. Mất một người, nguồn cảm hứng dường như cạn hán và vẫn của người kia viết ra sợ không còn ai thưởng thức.

Tôi thường ví Khai Hưng, Nhất Linh với hai tay cầm cầm thời cổ: Bà Nha và Tử kỵ,

Tiếc thay, tiếng đàn muôn thuở, cũng như lời văn trong sáng của «Tiếng Suối Reo» đã dần dần chìm trong thời gian và ký ức mọi người.

Phải chăng Khai Hưng và Nhất Linh, hai nhà văn lỗi lạc cùng nối tiếp một thời và cùng chung một số phận đau thương, đã không tránh khỏi định mệnh ngàn xưa: người Tài Hoa thường bị Tạo Hóa ghen ghét?

→

SỐ MỘT BÁ ĐẨU SƠN QUÂN TÂN

TRỊ BÌNH TỰ CUNG VÀ BẠCH ĐÁI HẠ

VÕ VĂN VÂN DƯỢC HÀNG

62, Lý Thường Kiệt – BÌNH DƯƠNG & Hồi các tiệm thuốc Việt – Hoa

KN Số 1041-I-12-64

Hoàng Đạo, nhà văn tranh đấu

Trước khi lấy bút hiệu là Hoàng Đạo, Nguyễn trưởng Long đã từng ký tên Tú Ly trên báo Phong Hóa và được coi là một cây bút trào phúng sắc sảo, sâu cay nhất của Tự Lực Văn Đoàn.

Nguyễn trưởng Long chuyên giữ mục Người và Việc, một mục chủ trọng về tình hình chính trị, và phê bình thời sự với một giọng văn chất chúa, nẩy lửa.

Chính vì một bài của Nguyễn trưởng Long viết về quan trường Việt Nam, mà chính quyền Pháp thu hồi giấy phép của báo Phong Hóa và liệt nhóm Tự Lực Văn Đoàn vào nhóm phản đối nước Pháp.

Sự thực, tòa soạn Phong Hóa—Ngày Nay lúc đó gồm có mấy cây viết chính : Nhất Linh, Khái Hưng và Hoàng Đạo, chuyên về chính trị.

Ba nhà văn này có tư tưởng giống nhau : đả đảo kỳ được những trở lực làm cho dân tộc Việt Nam chậm tiến và thay thế vào đây một đời sống mới, với những tư tưởng tự do, dân chủ.

Trong bộ ba đó, người hăng say nhất, nhiệt thành nhất, bao giờ cũng là Hoàng Đạo.

Khi bước chân vào nghề làm báo Nguyễn trưởng Long là một công chức ngạch Tư Pháp. Đỗ ở trường Pháp chính ra, Nguyễn trưởng Long đã có lần được người Pháp bổ dụng làm tri huyện. Nhưng Nguyễn trưởng Long đã cương quyết từ chối. Cứ chỉ đó làm sôi động dư luận. Trong thời Pháp thuộc, một số đông thanh niên trước ao được bổ tri huyện sau khi đỗ trường luật. Họ cho đó là bước đầu chắc chắn của chiếc thang danh lợi.

Trong khi còn làm tham tá lục sự tại tòa án Hanoi, Nguyễn trưởng Long vừa là biên tập viên cho Phong Hóa—Ngày Nay, vừa làm cố vấn pháp luật cho Tự Lực Văn Đoàn và được Nguyễn trưởng Tam giao cho trách nhiệm giữ nền tài chính cho nhà xuất bản Đời Nay.

Nguyễn trưởng Long tỏ ra một người thông minh xuất chúng, đầy nghị lực, sáng suốt và được toàn thể an em cộng sự tín nhiệm và kính mến.

Tuy là lãnh tụ của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, trước khi làm việc gì, Nguyễn trưởng Tam cũng hỏi ý kiến Nguyễn trưởng Long.

Ngay đến Khái Hưng là một người viên kỵ, vì tư cách, được trọng vọng hơn cả, cũng kiêng nể Nguyễn trưởng Long và hết sức đề đặt, kín đáo mỗi khi có việc cần tiếp xúc với Nguyễn trưởng Long.

Riêng tôi, lúc nào tôi cũng có một cảm tình đặc biệt đối với Hoàng Đạo.

Lúc ấy tôi đang làm bí thư cho Cựu Hoàng Bảo Đại ở Hongkong.

Tôi nhận thấy Hoàng Đạo có đủ khả năng, đủ thủ đoạn, đủ cương quyết để khi cần đến, điều binh khiển tướng, đối phó với thời cuộc.

Lâu sau cùng, tôi gặp Hoàng Đạo trên nội địa nước Tàu.

Nguyễn trưởng Tam gửi thư mời tôi vào Quảng Châu để nói chuyện.

Lâu ngày mới gặp nhau, sau bao nhiêu biến cố, tôi vô cùng cảm động.

Hoàng Đạo siết mạnh tay tôi, nói « Hăng hái lên anh Văn Bình ! Sao lại ủy mi như đàn bà thế kia ? Đã đánh chúng ta đã thua một trận. Nhưng binh gia thắng bại là thường !

Tôi thầm phục lòng nhân ái và chí kiên trinh của Hoàng Đạo,

Nguyễn trưởng Tam ghé tai tôi nói :

« Bây giờ thì đúng là : anh đi đường anh, tôi đi đường tôi !

Tôi chúc anh thành công vì nếu thành công ít ra cũng có anh trong đó. »

Tôi vừa thuật lại câu chuyện ngắn ngủi giữa Nhất Linh, Hoàng Đạo và tôi, vào một buổi trưa hè, năm 1947, tại thành phố Quảng Châu.

Câu chuyện đó còn vắng vắng bên tai tôi đến tận ngày nay. Câu chuyện đó là câu chuyện vĩnh biệt, câu chuyện cuối cùng giữa ba chúng tôi.

Cách đó chẳng bao lâu, Hoàng Đạo đau tim rồi mất tại Quảng Châu, đem theo một hoài bão lớn lao, một tinh thần bất khuất bất cứ trước tình thế nào.

Lúc đó, Hoàng Đạo mới 41 tuổi.

Trên giường bệnh, Nguyễn trưởng Long đành chờ bộ ba Ng. hải Thần, Nguyễn trưởng Tam, Vũ hông Khanh (lúc đó còn ở Côn Minh) về tới thủ đô để bàn tính một chương trình đối phó.

Sau này, lúc Hồ chí Minh thành lập chính phủ liên hiệp, ngoài việc mời Nguyễn trưởng Tam giữ bộ ngoại giao, còn mời thêm Nguyễn trưởng Long giữ bộ kinh tế.

trị các chứng đau nhức
NHÚC ĐẦU, NHÚC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CÓ KINH

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido |

Có bán tại các nhà thuốc Tây

KN 982 BYT/QCDP



ĐIỆP KHÚC

Anh vẫn buồn như buổi mưa đêm
Buồn theo nước chảy dòng bên thềm

Vòng tay ôm kín niềm tâm sự

Và một lần anh cố lặng im

Và một lần mưa uất đường tròn

Đèn khuya phố vắng dãy cây buồn

Anh nghe một nửa bài ca « Thúy »

Rồi bước dần vào vũng cỏ đơn

Anh vẫn buồn như áng mây trời

Buồn theo mây phủ nặng khung trời

Bước chân đuôi bắt từng đư ảnh

Đè một lần anh thấy xa xôi

Đè một lần trời khép hoàng hôn

Anh nghe xa thăm điệu ru buồn

Âm thanh của những ngày thơ dài

Rồi cũng như giòng nước xuôi nguồn

Xtn một lần cho giấc ngủ yên

Rồi ngày mai mình thôi đi tìm

Rồi ngày mai mình quên ước hẹn

Đem mây chiều gửi trả tóc em

Rồi ngày mai trời dấu cơn mưa

Dấu tưởng còn em còn đón đưa

Dấu còn khoé mắt hòn nồng nịu

Anh vẫn buồn như vẫn say xưa,

SONG NHI

.....

Ta nhìn trăng mèn

Thấy đồi bon chen

Thấy em góa phụ

Ta nghe gió hú

Nhin giữa hồn mìn

Thấy con chim xanh

Gáy đồi cánh mọn

Đôi mắt trầu xuống

Mù từ sơ sinh

Không có bình minh

Mặt trời đã chết

.....

Làm sao kè hết

Những chiều BUPRANG

Gió MIÊN căm căm

Nét mặt ăn năn

Một loài thú dữ.



TRÊN ĐỒI BUPRANG

Ngồi đây — ngồi đây

Ta thèm điếu thuốc

Ta nhìn xuống đất

Đất hòn vết bom

Ta nghe giữa hồn

Tiếng con chim hát

Điệu buồn tan tác

Như kèn đám ma

Ta nhìn xa xa

Nắng vàng đĩa ngực

Tiếng ai vừa thét

Trên đỉnh kinh hoàng

Hoàng hôn ! hoàng hôn !

Nhin lên trời buồn

Vàng màu da thịt

Pháo kích ! Pháo kích !

Ta cười như điên

.....

Ta nhìn trăng mèn

Thấy đồi bon chen

Thấy em góa phụ

Ta nghe gió hú

Nhin giữa hồn mìn

Thấy con chim xanh

Gáy đồi cánh mọn

Đôi mắt trầu xuống

Mù từ sơ sinh

Không có bình minh

Mặt trời đã chết

.....

Làm sao kè hết

Những chiều BUPRANG

Gió MIÊN căm căm

Nét mặt ăn năn

Một loài thú dữ.

(tháng 11-69)

NHẬT ĐÀN

Tôi buồn mang nặng kếp người
Nhốt trong ngày tháng làm mồi tử vong
Quần quanh tầm mức đạn đồng
Xác thân bé mọn muỗi mòng phù du

ĐIỀN-NGUYỄN

QUỲNH HƯƠNG

Pub TÂN-TRÍ

MÃI hay MÃI

Tuần báo Đời dành số này cho vấn đề tập trung gái mại dâm. Đây là điều rất kẹt cho Bần đạo, vì Bần đạo không thuộc vào gloré « có thẩm quyền » đối với vấn đề này. Tất cả những hiểu biết của Bần đạo về vấn đề này đều có tính cách hoàn toàn lý thuyết, học qua sách vở mà bộ Thông Tin của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cho phép ấn hành, vậy thôi. Còn về thực hành thì Bần đạo mù tịt. Cái đó họa chặng Tú Kếu và Tè Đè mới tưởng tận được.

Vậy thi Bần đạo chỉ phô bày ở đây những hiểu biết thuần lý thuyết. Đầu tiên là cái từ ngữ MÃI Dâm.

Tại sao người ta gọi các nữ lưu hành nghề đó là gái mại dâm, còn các đấng mày râu tới mua vui ở đó thì lại gọi là khách mua dâm?

Trước hết Bần đạo phải giả thiết là quí vị độc giả của bồn báo, khi đã đọc thông thạo chữ quốc ngữ là đã biết chữ dâm nghĩa là gì rồi. Nhưng còn chữ MÃI ? Theo nghĩa chữ Hán thi MÃI là mua, còn MÃI là bán, Chữ MÃI và chữ MÃI cùng thuộc bộ BỐI, thuộc về tiền bạc. Chữ MÃI hơn chữ MÃI ba nét, nên con nhà nho khi học, tập nhớ bằng câu « thừa bán, thiếu mua ».

Nếu MÃI nghĩa là mua, thi các cô gái mại dâm là người đi mua dâm sao ? Điều đó Bần đạo lấy làm nghi lầm. Vì theo phong tục, khi mua phải trả tiền. Mà các cô thì không những không trả, lại còn đòi tiền nữa ! Vậy là các cô MÃI chứ không có MÃI tí nào hết.

Vậy thi phải gọi các cô là gái « MÃI dâm », vì lý do các cô có bán, có đòi tiền.

Nói vậy tức là các ông mới chính thị là đồ « MÃI dâm », tức là mua dâm. Nhưng quả thực các ông có mua chặng ? Về hình thức, thi các ông có trả tiền, nghĩa là mua ! Nhưng còn nội dung ?

Theo sách vở do bộ Thông Tin nước Việt Nam Cộng Hòa cho phép ấn hành thi thường thường sau cái vụ mua bán đó, các ông « sụt lỗ » nghĩa là không còn tí dâm nào động trong huyết quản nữa. Lúc trước đó thi có dâm. Mua xong rồi thi mất hết dâm.

Vậy quân ta đã mua cái gì ? Khó thật. Dùng chữ như vậy là sai hết cả nghĩa lý. Các thi sĩ bảo ngôn ngữ đang bị khủng hoảng, có lý thật.

Vậy Bần đạo think cầu các vị học giả như ông Đỗ đình Quý, các nhà văn hóa như ông Giáp Văn Thập, giáo sư Nguyễn văn Tụ vì tiền đồ tổ quốc mà cầu xét lại cái án quốc học này.

Các kiểu MÃI, MÃI

Sau khi đã chính danh cho cái chữ MÃI Dâm rồi, Bần đạo xin khai triển những loại MÃI Dâm thông thường. Trước hết là dở sách thành hiền ra đọc.

Thánh hiền bao giờ cũng nói tiếng các chú cá. Mà trong tiếng các chú có nhiều từ ngữ mà Tây nó chỉ dịch ra được có 1 tiếng là « Se prostituer » mà thôi.

Thứ nhất là chữ MÃI Kiêm, dịch lại tiếng ta là « Bán Má ». Không giải nghĩa kỹ lưỡng người ta lại tưởng mang bà già, bà mẹ, bà má để ra mình đi bán,



ÔNG ĐẠO CẤY

Con nít lại hiểu làm là cắt miếng thịt ở má đi bán. Chữ MÃI Kiêm cũng dịch ra là « Se prostituer ». Các cô P... ngày xưa làm ăn coi bộ không vất vả chi lắm.

Thứ hai là chữ MÃI Thân. Nghĩa là bán mình. Giai nhân muôn thuở của chúng ta là nàng Thúy Kiều đã tuyên bố : « Rẽ ra cho thiếp bán mình chuộc cha ». Thiên hạ đọc đến đây cứ tưởng là em Kiều định hy sinh đi làm tỳ, làm thiếp thiên hạ để lấy tiền cứu bố ! Nhưng không ai ngờ rằng cụ Nguyễn Du đã tẩm tẩm cười khi viết cái câu đó. Vì chữ bán mình lo do chữ MÃI Thân, mà Tây nó cũng dịch là Se prostituer nữa ! Tức là em Thúy Kiều đã có chí hướng vào Casino ngay từ thuở nhỏ lận !

Sau đó đến chữ MÃI Tiếu, nghĩa là bán tiếng cười, Tây cũng phải dịch là Se prostituer. Nếu dịch sát nghĩa như vậy thi Bần đạo đây, và các đồng nghiệp Kha Trần Ác, Tú Kếu, Súc Mây, Trạng Đ López, Hà thương Nhàn, Thương Sinh, Ngọa Long v.v... làm nghề viết báo cười, bán báo cười trụ trung là mại tiếu, cũng đều là P... cả ! Các cô nhà nho thật là quá đạo mạo nghiêm túc.

Rồi đến chữ MÃI Xuân, là đem cái xuân của mình bán cho người chơi, các ông Tây cũng dịch là Se prostituer.

Thưa quí vị tất cả những chữ trên đây, được dịch ra tiếng Tây là bởi tay của nhà soạn tự diễn Đào Duy Anh dịch. Nếu dịch sai thi Bần đạo không có lãnh trách nhiệm. Tất cả các tiếng MÃI Kiêm, MÃI Thân, MÃI Tiếu, MÃI Xuân, cụ Đào đều chúa thích là Se prostituer cả. May mắn thay có chữ MÃI nhẫn nghĩa là « con gái lấy mít liếc cho người ta đê mê, kiếm tiền » là cụ Đào không chúa thích tiếng Tây là Se prostituer. Cho nên các cô ca sĩ như Kim Loan, Yến Dũng, Phương Hoài Tâm v.v... vẫn liếc mắt cười tinh với cái ống kính Tivi sẽ không được xếp vào loại đồng nghiệp với bọn mại tiếu như Đạo CẤY.

Đó là xét trong sách vở thánh hiền thôi. Còn các sách Âu Mỹ thì lại khác nữa.

Phát triển MÃI, MÃI

Cái công tác mà các cụ đồ ta gọi là MÃI MÃI Tính Giao đó, Tây nó gọi là Prostitution đã được phát triển ra nhiều ngành vô cùng phong phú.

Trước đây ít năm cụ Thủ Tướng Trần văn Hương và Ông Tổng giáo dục Nguyễn văn Thơ đã đi vào lịch sử bằng cửa chính khi cụ Hương phè bình việc thi cử là bị prostitué mà ông Tổng Thơ đích ra tiếng ta là « đĩ diêm hỏa ». Vậy ra không phải chỉ có con người, mà cái bằng cấp bằng giấy cũng có thể làm Đ... được. Hành động này phải xếp vào loại mại kiêm vì bằng cấp nào cũng có cái dấu đỏ như cái má hồng.

Trong khi giới mò phạm chấm thi có thể làm nghề chứa thõ, cho bằng cấp đi làm Đ... được thì giới cầm bút, văn nhân, ký giả tự minh có thể đích thân đi làm Đ...

Trong giới cầm bút, anh nào chuyên vung vãi giấy mực để ca ngợi các ông lớn, vuốt ve các bà lớn, hòng được các quí quan ông quan bà chiếu cố ban ân phát huệ, các nhà cầm bút đó có thể được mô tả như là làm Đ... bằng ngòi bút. Chế độ càng độc tài, nhà cầm quyền càng độc tôn bao nhiêu thì bọn cầm bút làm Đ.., càng xum xuê nầy nở. Chúng ta đã chứng kiến cảnh đó dưới thời Ngô Tông Thống anh minh, cảnh đó thường xuyên ở dưới chế độ Cộng sản.

Nhưng công tác thông tin quảng bá bấy giờ không phải chỉ có báo chí. Còn có đài phát thanh, truyền hình nữa. Ngoài cái văn viết bảy giờ có văn nói. Những nhà văn nói của chúng ta mỗi tuần bận đà lớn lên Tivi hành nghề xung tung công đức các ông to bà lớn xin cũng xếp vào loại làm Đ... nữa. Có điều họ không dùng cây viết, mà dùng lưỡi đê nói, cho nên xin xếp vào loại làm Đ... bằng lưỡi.

Bảy giờ ta cứ xét đến bọn làm Đ... trong chánh giới, mà tinh hành nhất là giới các ông dân biểu và nghị sĩ, các nhà chính trị đó được dân ủy nhiệm ra tranh đấu cho quyền lợi của dân của nước. Nhưng tranh đấu, lâu lâu cứ phải chống nhà nước, thi nghèo khổ. Cho nên có các ông (thiểu số thôi, không phải đa số đâu, làm gì có vài trăm vị) đã phải làm cái nghề gặt và lắc đúng lúc đúng chỗ đê lãnh trợ cấp. Mỗi một phát gặt đâu hay lắc đâu theo ý thản chủ có thể lãnh 1 cái (phắc tuy) trăm ngàn tới triệu bạc. Cần biểu quyết chấp thuận ngàn sách ư ? Gặt. Cần ký 1 bản kiến nghị ư ? Gặt. Cần chống lại một quyết nghị phản đối ư ? Lắc. Những hành động đó được mô tả như là làm Đ... và ở đây ta gọi là làm Đ.., bằng đầu. Nhờ làm Đ... bằng đầu nên nhiều chính trị gia có ngoài số lương chính thức có thể lanh thém các món lương phụ. Có khi số lương được lanh lén tới hàng trăm món, chữ Hán các thày đồ ta gọi là « bá lương ».

Hiện nay quan Tổng Xã Phiêu của chúng ta chủ

trương tập trung các gái làm Đê lại đê tẩy rửa cho xã hội. Đạo CẤY đê nghị ngài Tổng Phiêu nên tập trung luôn giúp các nhà giáo làm Đê, các cây bút làm Đê các chính trị gia làm Đê luôn thề. Bởi vì làm Đ bằng má (mại kiêm) mắt (mại nhẫn) thân (mại thân) miệng (mại tiếu).., có khác chi làm đê bằng bút (mại bút) bằng lưỡi (mại thiệt) bằng đầu (mại thủ). Trên thân thể người ta, bộ phận nào cũng phải coi trọng như nhau cả, thế mới là bình đẳng tự do, ngược lại là « vi hiến ». Đạo CẤY sẽ xin xung phong đứng ra thành lập 1 Casino của các nhà mại bút, mại thiệt, mại thủ v.v. nếu ông Tổng Phiêu cho phép.

Casino

Bạn của ta là ông đạo Ủ Ủ một hôm từ Mỹ thô lên chơi Saigon. Vốn nghe nói về chương trình lập Casino của ông tổng Phiêu, rất lấy làm hâm mộ. Ông đạo Ủ Ủ đi đường thấy 1 căn nhà đồ sộ đê chữ Casino thì ngỡ là nó. Bên bờ biển mua giấy vô cửa. Vô cửa rồi, thấy tối om om, càng ngỡ là nó. Bên lầu mò bước tới. Đi tới đâu cũng đụng toàn các đấng nam thanh nữ tú du dương vẫn nghĩ là nó. Ngài bèn hòn hở cởi áo, dù rằng thời tiết rất lạnh, Ngài nhìn phía trước mặt thấy mấy nhân vật to lớn đang cởi quần áo, lại có tiếng nhạc ồn ào làm nhịp, thì ngài càng định ninh là nó. Ngài bèn cút sét sảng cởi nốt. Nhưng tiếc thay, ngài vừa cởi xong thi đèn bật sáng. Nhiều người đứng dậy đi ra thấy ngài rất lấy làm ngạc nhiên,

Vì thế ông đạo Ủ Ủ oán ông Tổng Phiêu. Về ba chữ CASINO. lầm. Ông bèn phát minh ra cái thuyết chính danh. Danh có chính thì mấy thứ đó mới thuận, ông bảo thế.

Vậy Casino là cái gì ?

Nhìn cái chữ này các ngài cũng đoán được đây là một chữ Ý đại Ly. Trong tiếng Ý, Casino có nghĩa là 1 căn nhà ở vùng quê, Thật là hiền khờ.

Nhưng về sau, chữ Casino bị quốc tế hóa, và người ta hiểu nó là « căn nhà cung cấp các thử lạc thú ». Tất nhiên đó là các thử lạc thú rất trần tục. Người ta tránh tránh những cái quá trần tục, nên mới coi nó chỉ là cái « sòng bạc » mà thôi.

Ông Tổng Phiêu khi tuyên bố lập Casino là ông muốn nói tới cái sòng bạc. Còn các thử phỏ són của sòng bạc thì ông biết thế tất sẽ sinh ra, nhưng ông không trách nhiệm. Những phỏ són của sòng bạc là gì ? Thưa tất nhiên là có món cầm đồ. Đánh bạc thua nhiều người phải cầm đồ. Thua, còn có món rượu. Thua hay được cũng khoái uống 1 chút lấy hào hứng. Và cuối cùng còn có món gái. Ông Tổng Phiêu bảo rằng sòng bạc quốc tế nào cũng có món đồ cả. Ông không chủ trương nhưng nếu vụ do xảy ra thi không ngoài mức tiêu liệu !

(XEM TIẾP TRANG 44)



LẠC TRONG THẾ GIỚI PHÁ THAI CỦA CÁC THIẾU NỮ NAI TƠ... CÁC BÀ TRƯỞNG GIẢ DU TIỀN, ĐA TÌNH

• NHẤT CHI

Hàng năm, có bao nhiêu triệu bào thai bị bọn «phù thủy sát nhân» tiêu hủy? Có ai nghe thấy không những tiếng rên thót, thòn thức của các oan hồn hãi nhi chưa được mang «tiếng khóc bưng đầu»... mà ra dưới ánh mặt trời.... và đã bị bóp tan sự sống ngay từ cục máu!

Tôi đã may mắn được đọc cuốn «La Vérité sur l'avortement»—Sự thật về nạn phá thai—của nữ luật sư Annie Marie Dourlen Rollier. Nan phá thai ở nước Pháp. Sự rùng rợn, ghê tởm đối với xã hội văn minh cơ hội huy hoại nếp sống tinh thần phu nữ, cho tới giờ đây, ngời nhắc lại tên cuối sách vẫn còn đong nung nỗi tâm hồn tôi.

Tôi mừng thầm xã hội Việt Nam, hay hơn nữa, phụ nữ Việt Nam chưa đến nỗi băng hoại, phá sản quá đáng trong văn đê hoang thai, phá thai. Nhưng, những năm vừa qua đã làm cho tôi thất vọng. Họ phá thai đang lan tràn trên đất nước và đang công phá những di sản tinh thần đạo lý cổ truyền của giồng giồng Rồng Tiên.

Những ai còn 1 chút, vâng, chỉ 1 chút thôi với tiền đồ dân tộc, chắc chắn không thể uốn lông không se lại khi nghĩ đến những mai đầu

xanh vô tội bị bóp chết, bóp nghẹt ngay từ khi mới thành cục máu để nẩy nở được làm người!

Trước một thảm họa ghê gớm đó của xã hội VN, chúng tôi trộm nghĩ, muốn cảnh báo những linh hồn sa đọa, không gì bằng ghi lai đây những hiện tượng bi thương, tàn khốc về nạn phá thai trên thế giới, nạn phá thai đang tiêu hủy tiềm lực tinh thần và vật chất các nước văn minh Âu Mỹ trong chu kỳ hỏa tiễn, vệ tinh, phi thuyền, nguyên tử!

xx

Tài liệu cuốn «Sự thật về nạn phá thai» cho biết hàng năm, riêng nước Pháp, có trung bình tới 400.000 vụ phá thai, nghĩa là 400.000 vụ sát hại hãi nhi vừa thành hình trong bụng người mẹ!

Những năm sau này, theo những hiện tượng sa đọa của xã hội Âu Mỹ thì từ 1961 đến 1969, chắc con số nạn nhân như kể trên chỉ có phần tăng lên chứ không có bê thuỷt giảm,

Năm 1963, một nữ Ký giả thuật lại tại Pháp quốc, có hàng triệu phụ nữ phá thai do những tay lang băm, nhưng mụ «phù thủy giết người» âm thầm trong bóng tối. Dưới ánh đèn màu của xứ phồn hoa, giữa kinh thành ánh sáng, cả một «cái bang» riêng của bọn thầy thuốc, y tá chuyên nghề phá thai lén lút, luôn luôn dày sụ sinh hoạt rất thịnh vượng tuy âm thầm.

Một thiếu nữ, cô P. 16 tuổi, làm công tại xi nghiệp nệm ngủ ở ngoại ô thủ đô Ba Lè. Vừa ở trên xe metro bước xuống. Nét mặt nàng uất nhọc, bơ phờ, da xanh mét không còn hạt máu? Nàng vừa ở một trụ sở «phá thai» đi về.

Trước khi dấn thân vào «cái bang phá thai» nàng đã thử dùng đủ các thứ thuốc huyền mồi sáng chế của các hàng sản xuất áu được danh tiếng. Nhưng thuốc huyền áu loại mà cũng không đủ hiệu lực để ngăn chặn cái bào thai 2 tháng cù tiếp tục thành hình theo ngày tháng trời qua. Nàng âm thầm sống trong đau khổ. Thân hình mỗi ngày mỗi khác. Những biến chứng của một người con gái mang thai cù xuất hiện lần lần, nào muỗi ngứ, hay ăn trái chua, nào nôn ợ, bần thần...

Rồi việc phải đến đã đến. Nàng không thể chậm trễ hơn nữa. Cái bụng thon thon với lưng eo nỗi tiếng sinh sinh của cô gái tuổi trăng tròn đâu còn nữa. Bụng càng mẩy mẩy thì lưng càng cứng, đi càng thẳng, dáng điệu yêu kiều như rồng chồ cho đói nhũ hoa căng thẳng, điệu bộ (tức hai bên mông thiếu nữ) càng thêm phát triển to ra.

P, quyết định dấn thân đi nhờ y-sĩ bí mật gỡ rối cho nàng. Các bạn gái nói «mau lắm, chỉ một giờ đồng hồ là nhiều lắm, cô sẽ trở lại như người thiều nữ nguyên trinh!»

Giờ phút ghê gớm nhất trong đời đã qua! Từ thuở sanh làm người, thuở tuổi trẻ ngày thơ, hồn nhiên đến giờ chưa lần nào, nàng qua những phút giây kinh hoàng, đau đớn đến như thế. Đầu choáng váng, tinh thần giao động. P, bước lên metro về nhà. Nàng cứ ngủ cùng người yêu chưa cưới ở trong một căn phòng nhỏ. Nàng với bước lên giường nằm ra nghỉ ngơi. Nhưng mệt quá, mệt lả, mệt muốn đứt hơi.

Rồi cứ thế, nàng tắt thở đột nhiên. P, vĩnh biệt cuộc đời trong thầm lặng, không có cả lấy bàn tay âu yếm của người tình vuốt yêu mái tóc xanh lúc hơi thở cuối cùng!

Trên đây mới chỉ là một vụ phá thai lén lút điển hình. Còn cả trăm ngàn vụ khác! Thiếu phụ S. không muốn có con thêm vì sinh kế không đủ ăn. Nàng phá thai do một «trụ sở» ở ngoại ô. Ông thầy lấy cái «cặp» cho vào tử cung nàng. Một lần, hai lần, 3 lần, cái bào thai hơi lớn quá, không lôi ra được. Một lần nữa... ông thầy thuốc cố «cặp» thật mạnh. Nàng đau thét lớn như một con thú bị thọc huyết! Thôi đành chịu đau một lần thôi! Nhưng buổi chiều, sau khi nàng về nhà, nàng vẫn còn ra huyết, ra nhiều quá. Nàng vẫn còn đau ở tử cung, ở cơ quan sản dục.

Và nguy hiểm hơn nữa, đầu lèn cơn nóng sốt tới gần 40 độ! Thân nhão với ngực nàng lèn xe đi bệnh viện cấp cứu. Nàng chỉ còn thoi thóp thở. Bác sĩ chuyên khoa với chụp thuốc mê, giải phẫu nàng ngay tức thì. Công việc nạo những miếng vụn nhau thừa còn sót lại khiến cho nàng tưởng chừng chết túi túi trên bàn giải phẫu. Nhưng con nguy hiểm đã qua nhờ sự tận tâm chăm sóc của vị bác sĩ có lương tâm. Tuy nhiên, nàng không bao giờ con sanh nở được nữa. Tử cung đã bị hỏng rồi không thể còn thụ thai!

Mặc dầu y học Tây phương tối tân hơn ở các nước nhỏ nhưng những vụ phá thai vẫn xảy ra chết người như bốn cọc. Vì trong lúc phá thai sanh mạng người sản phụ chỉ như treo trên sợi tóc! Các sản phụ phần nhiều bị sợ hãi và đa số bị băng huyết phải tiếp máu rất nhiều. Một phần đáng kể các thiều nữ phá thai hay bị «đàm lạnh», nghĩa là máu mất hết, hơi thở kém dần, sức yếu dần, chân tay, mặt mũi cứ lạnh dần rồi lạnh toát như người ngâm nước đá! Sản phụ phá thai một khi bị «đàm lạnh» đau đớn đến như thế. Đầu choáng váng, tinh thần giao động. P, bước lên metro về nhà. Nàng cứ ngủ cùng người yêu chưa cưới ở trong một căn phòng nhỏ. Nàng với bước lên giường nằm ra nghỉ ngơi. Nhưng mệt quá, mệt lả, mệt muốn đứt hơi.

Tuy nhiên, theo một số người có đức tin thì trong việc phá thai, là một hành động phi nhân, phạm tội cả về luật pháp lẫn về phương diện thiêng liêng, huyền bí của khoa học siêu hình, cho nên mới xảy ra ra những sản phụ chết bất đắc kỳ tử. Số sản phụ nạn nhân này bị

đúng «cổng hút thai» rất tinh vi, cái bao thai vẫn khó chui ra. Công cuộc lấy thai đã thành hình hài nhí như vậy rất khó khăn và dễ nguy hiểm đến tánh mạng người mẹ và thầy thuốc phải dày công phu lấy thai như trong một vụ đỡ đẻ thật cho một sản phụ mang bầu đủ 9 tháng 10 ngày!

Hai phương pháp phá thai

Trên đây, mới chỉ là thuật đại cương sơ lược công việc phá thai của một số thiếu nữ điển hình!

Thực ra, các «trụ sở» phá thai lén lút thường áp dụng 2 phương pháp phá thai, một bằng máy móc đỡ đẻ, thứ nữa là phương pháp dùng phương tiện hóa học.

Những vụ phá thai công khai theo đúng phương pháp khoa học chỉ được phép trong trường hợp các sản phụ cần chữa bệnh hoặc vì lý do sức khỏe. Ví dụ, một sản phụ đã sanh nhiều con, sức quá yếu hoặc một bà mẹ có bệnh truyền nhiễm, bị đau nặng nếu chưa đẻ có thể nguy đến tánh mạng hoặc chết... đều do Hội đồng bác sĩ khám nghiệm rồi cho phép «ngưng đẻ» tùy theo trường hợp. Họ có thể được bác sĩ cột, cắt buồng trứng, uống thuốc thụ thai hoặc chích dirt đường dày sanh dục của chồng cho yếu kèm đi không thể làm cho vợ thọ thai được nữa... Thường thì bác sĩ dùng một dụng cụ y khoa kêu là «cathéter»

Trong những vụ phá thai tại ngay các nước vẫn minh tân tiến, với dụng cụ tối hảo, vẫn luôn luôn xảy ra các chuyện chết người, phần thi vì sản phụ bị khủng hoảng tinh thần đã dùng nhiều thứ thuốc lá nhăng để phá thai, phần thi những thầy phá thai thuộc loại «lang băm» không học thuốc hoặc đỡ đẻ, kém cỏi về nghề thuốc nên mới xoay qua bộ môn «bắt lương», đi phá thai dễ hốt bạc các!

Tuy nhiên, theo một số người có đức tin thì trong việc phá thai, là một hành động phi nhân, phạm tội cả về luật pháp lẫn về phương diện thiêng liêng, huyền bí của khoa học siêu hình, cho nên mới xảy ra ra những sản phụ chết bất đắc kỳ tử. Số sản phụ nạn nhân này bị



CÓ PHẢI LÀ TA ?

Ta cầm trong tay vũ khí
Ta là kẻ giết người
Ta là tên khốn kiếp
Ta giết người và người giết ta.
oOo

Cầm trên tay chai rượu
Ta là con thú diên cuồng
Bò rừng sầu nghênh ngang về thành phố
Đứng nhìn mặt trời và thù hận không đầu
Ta gào thét và đập tan trí nhớ
oOo

Đêm chụp xuống đầu bụng bít
Mắt không thấy gì
Tai không nghe gì
Ta mù ta điếc hay đêm hoang vu

Ta phản nổ mặt trời sao không đến
Ôi đêm mù lòa
Ôi đêm lặng câm
oOo

Ngậm trên môi những tiếng khóc
Tiếng khóc của người
Tiếng khóc của ta
Tiếng khóc của em đêm hết thời con gái
Tiếng khóc của Cha của Mẹ chúng mình
Ngày đưa con lên đường nhập cuộc
Ngày đưa con xa những thân tình
oOo

Ngậm trên môi những buồn phiền đã chín
Những đón đau quẩn quại một đời
Những đam mê của thời niên thiếu
Ta chửi ta thằng mất quê hương
Ta thương ta những lần say khướt
oOo

Ngậm trên môi những gì không nói được
Những bình minh những hy vọng đã tàn
Tí kiết sức với tháng ngày vô vọng
Ô bây giờ ta có phải là ta

TÔ-NHƯ QUỐC-CHÂU

coi như những bà mẹ can tội giết con thơ và những thày lang, bà lang vườn kia là bọn sát hại hại nhí trong trắng !

Thực ra, bọn lang vườn Tây phương cũng làm ấu chảng khác gì mấy ông, bà « lang băm », thày ngái ở xứ nhà ! Họ cho vào tử cung sản phụ một dụng cụ kêu là cái « móc kèp » hình như cái chuôi dù (ô) hoặc một vật cứng như cây kim đan bự để ép dây cái bào thai hãy còn là trứng mới thành hình trẻ do tinh trùng của đàn ông cấu hợp thành. Bác sĩ Jean Couffy, trong tài liệu viết về : « NHỮNG VỤ PHÁ THAI GIẾT NGƯỜI »—tội phạm như tội đại hình—đã phải than lớn rằng, nếu kêu ra số những dụng cụ (đồ dùng) để phá thai lén lút thì nghe mà phát ghê tởm, kinh sợ, hãi hùng cho bất cứ ai ! Huống chi những bác sĩ chuyên khoa sản phụ được biết những « món đồ nghề sát sinh » kia thì làm gì mà chẳng... ôn xương sống hơn những người không ở trong nghè ! Một cây sắt thường dùng làm nẹp mây tấm rèm cửa, một chiếc que bằng gỗ (cây) như hình chiếc xương chân già... thôi thì bất cứ cái gì có thể « học, cầm xâu, ngoáy, kèp, móc kéo » vào trong tử cung sản phụ đều được tựi « bà thày, y sori » xử dụng rất u bùa bãi !

Họ quan niệm một cách rất ngày thơ, nghe đại rằng bào thai mới

thành hình một, hai tháng chảng qua chỉ như 1 hòn thịt, 1 cục máu lầy nhầy nhخ trái cau tươi, lớn hơn trứng loại chim cút thì sự lấy « cái đó » ra dễ ợt như cho tay vào túi lấy món đồ ! Tử cung sản phụ được họ nhìn như là một cái túi bằng thịt, không hồn, không kém !

Ngoài những đồ nghề có tính cách gọi là « máy móc, kỹ thuật » như kẽ trên, các « đồ » lang băm của « cái bang » phá thai còn sử dụng phương pháp « hóa học » cũng bành, cũng chiến như các bác sĩ y khoa trứ danh, chứ có kém gì ai ? Chẳng thế mà họ tự hào là có thể « hốt bạc » nhiều nhiều của các nạn nhân sản phụ thường bị phải cảnh - ngô ... tiền mất mà « tois » luôn chửi đừng nói là « tiền mất, tật mang » như ngạn ngữ Giao chỉ châm biếm !

Nói cho đúng ra, những thứ mệnh danh là « thuốc hóa - học » để phá thai của họ chỉ là một thứ thuốc tây - uế, sát trùng cực mạnh. Và chính vì vậy, sản phụ luôn bị băng - huyết, băng ngay hoặc băng chậm sau khi thuốc ngâm... để đến lúc hơi thở cuối cùng của nạn nhân trút ra ngoài buồng phổi, thế là xong một cuộc phá thai giết chủ đáo cả ... mẹ lẫn con !!

Nếu có cứu khỏi cái họa băng huyết đi nữa thì sản phụ cũng khó lòng tránh khỏi bị thương

tích, vết tích như bỏng cháy ở phía trong cơ quan âm đạo nối liền với cổ tử - cung, (thường các bà bảo sanh kêu là nơi cái « côn » kế cận ngay với đầu buồng trứng (noãn sào) nơi cái bào thai thành hình trễ). Trong trường hợp dùng thuốc kèm thêm danh từ « Thuốc hóa học phá thai » cho le, rất ít khi sản - phụ tự « cho ra » cái bào thai sơ - thành (như trái cau tươi) được và kết quả, tuy đã phá thai, tuy bị bao nhiêu đau - đớn, chịu đựng è chè mà vẫn tiếp tục mang bầu, bụng mỗi ngày một lớn... hơn cả lúc trước khi đi... phá thai !!

Chị em chúng ta ở xứ nhà nên tự hào là chúng ta không có quá nhiều bạn gái trẻ tuổi « khôn ba năm, dại một giờ » để đến nỗi vì còn kém kiến thức, ý thức do tuổi đời chưa mẩy nôi, đi nhờ người phá thai một cách quá u cầu thả, bùa bãi !

Chính đó là trường hợp đa số các thiểu nữ Âu Mỹ lứa tuổi « con nai vàng ngực ngà » còn ngày thơ, ngò nghênh về chuyện thai nghén, sanh đẻ, một khi « chót lở » bụng mang dạ chửa, đường kính nguyệt vừa tắt là vội nỗi điên, nỗi nóng lên đi kiếm nơi, kiếm chốn nhờn « ma giáo » phá thai dùm ! Bọn lang y ma giáo đây, dù ở ngay Âu Mỹ, thường cũng vẫn chỉ là bọn vô học hoặc có biết chút đỉnh thuoc men như châm chích, mách

thuốc. Do sự biết chút đỉnh đó mà bà con lối xóm, bạn hữu quen biết cứ đòn đại óm tối lên như ông thầy thuốc chánh nhãn hiệu con nai ! Các cô, các bà muốn phá thai cứ yên chí coi những « đồ » có một dumm kiến thức y lý đó như những vị bác sĩ, lương y cứu tinh nên họ tới nán nì, ý eo nhòe phá thai dùm vì còn thề giữ « em » được trước dư luận !

Ví-dụ, người ta thấy các đồ đó như là một chị gác phòng đẻ ở nhà bảo sanh, một cô lao công của một bệnh viện, hay vài bà, cô được làm đại lý y được lè tè ở các nơi hay một cô khán hộ xã hội đã giải nghệ... thôi thì đủ thứ giai tầng xã hội đa số họ trở nên các « bà thày phá thai » bắt đắc dĩ vì cứ lẽ gấp cơ hội trường hợp thuận tiện đtoc người ta tới nhờ « phá thai » là bắt tay hành nghề liều lĩnh ngay một cách rất u tư nhiên làm y như ta đây thành thạo làm lám, lâu đời lám, nhiều kinh nghiệm rồi !

Những món thù lao không lồ !

Trung bình một vụ phá thai ở Pháp quốc (xin đừng quên là phá thai... lậu thuế, lậu giấy phép) sản phụ phải trả 1.000 quan, nếu là một bà, có bộ loại tiêu tư sản hoặc có ty máu mặt, xe hơi, nhà lầu thì bị « chém » tới 1.500. quan, hay hơn nữa. Nghĩa là cũng có những mưu mô bợp bợm « coi mặt sang thichoang bằng thích, gặp nhà giàu thì nich cho cảng ». Ngược lại, nếu gặp loại sản phụ đến phá thai thuộc giới bình dân, « ma ri sén » ca ve, chiêu đãi, hay gái quê « bò lạc » bị cái bụng « ốm ương » thì cũng đành « liệu chiêu, che gió, phát cờ... » để « náng nhật chật bị » nghĩa là các nàng « Bầy Đề » cho 200 quan, 250 quan và mặt rệp lám lâm thi 100 quan cũng « xá xá cà mềm » — Sà va quand même ! Buỗi đời làm ăn khó khăn, tuy là lang băm hành nghề mà cũng có sự cạnh tranh đến vô mặt ! Đòng y sori phá thai nào khôn ngoan, lúu lỉnh thì vẫn cứ đất « khứa » cứ sống phay phay như một bác sĩ tiếng tăm mỏ phong mạch, bệnh-xá đàng hoàng từ lâu năm rồi vậy. !..

Con về phần các sản phụ phá



Dù sao cũng phải nhận rằng xã hội có người xấu, kẻ tốt, nếu nhiều kẻ xấu thì cũng một

thai tự ý hoặc nhờ các « đồ » hành nghề cũng bị phạt hần hoi chứ không phải là được phay phay sống ngoài vòng pháp luật. Các sản phụ này nếu sau khi dấn thân « Tiểu ngao giang hồ » có tang chứng hần hoi thì thường được ban phước lành từ 6 tháng đến 2 năm « ti » với khoản tiền phạt từ 360 đến 7.200 đồng quan !

Nên nhớ rằng dù có cao trào « tự do ái tình lầm cảm, tự do sinh lý yêu đương » để dấn thân phá thai lén lút, tại các nước, nhà chức trách vẫn luôn luôn cố gắng bài trừ nạn phá thai dưới mọi chiêu bài ! Những « đồ » phá thai hành nghề lén lút phải thường xuyên trốn tránh để khỏi bị sự nhòm ngó bắt bờ quâ tang của mấy ông cò khát lảnh. Có một điều mấy ông cò nhiều tai mắt, lâm kinh nghiệm vẫn rất u khó khăn mới khám phá ra một trụ sở hành nghề phá thai. Bởi lẽ dễ hiểu, « đồ » phá thai với nàng thiểu nữ trẻ đẹp nào đó đến nhờ phá thai là 2 người cùng toa rap, ăn ý với nhau để cùng bảo vệ công việc làm giữa 2 người, công việc phá thai, thì thử hỏi, sức mấy mà quý ông cò giàu kinh nghiệm, làm tài năng có thể khám phá thấy được trụ sở bí mật của « đồ » !

Cho nên nạn phá thai vẫn tiếp tục hoành hành, nghề phá thai lén lút vẫn tồn tại, hơn nữa còn hành trướng thêm ! Chừng nào những thiểu nữ nai to còn lao đầu vào cuộc sống hiện sinh, thèm tình tiền, khát khao dục lạc thì vẫn còn những vụ mang bầu không tắc giả. Dĩ nhiên, như vậy nghề phá thai trong bóng tối xã hội vẫn còn có đông khách hàng sẵn sàng tìm đến để đếm bạc trả cho họ không tiếc tay. Đó là 2 khía cạnh của một vấn đề xã hội ...

một vòng mại dâm từ ngoại quốc về Việt Nam

Lưu
Dân



Không ai biết đích xác mại dâm xuất hiện vào ngày nào, nhưng chắc chắn ngày nay mại dâm là 1 sự kiện hiển nhiên trong các quốc gia dù được công nhận hay không, dù dưới hình thức này hay hình thức khác.

Mai dâm qua các nước

Cho đến nay mặc dù đã có một quyết định quốc tế ngày 2-12-1949 do nhiều quốc gia ký kết cấm hành nghề mại dâm dưới mọi hình thức : buôn bán bà trong một quốc gia hay nhiều quốc gia, mở cửa các nhà thổ hay làm mại dâm cá nhân ; vẫn còn nhiều chính phủ minh thị chấn nhau hay không đã đồng ý đến vấn đề mại dâm cả.

Hiết luật Cambodge, năm 1950, điều 425 định nghĩa chủ chứa như sau :

« Được gọi là chủ nhân các nhà thổ, những người thường tiếp nhận ở nhà họ một hay nhiều gái điếm để làm nghề buôn bán của họ. Cũng gọi là chủ chứa, những người thu một món tiền vào cửa của khách tìm gái điếm hay những người có chia phần trong món lời thu của mại dâm ».

Như vậy, mại dâm ở Cambodge được minh thi chấp thuận qua việc định nghĩa chủ chứa, gái điếm...

Tại Thái Lan, không có luật nào cấm mại dâm. Nhà chứa bắt buộc phải khai báo địa chỉ rõ ràng, gái điếm muốn hành nghề phải xin giấy và đóng

tiền. Chính phủ thu thuế của các nhà thổ. Hiện nay Thái đang nghiên cứu đề nghị của Quy Ước Quốc Tế cấm hành nghề mại dâm để tiến tới việc cấm chỉ.

Áo quốc và Thủ Nhĩ Kỳ coi mại dâm là hợp pháp, trong khi các quốc gia Âu Châu đều cấm.

Tại Trung Đông. Ai Cập được coi là quốc gia có nhiều gái mại dâm nhưng nay cũng bị cấm. Tại các nhà chứa ở Syria, người ta thấy có trẻ em từ 7 tuổi đến 10 tuổi hiện diện để tập sự dần.

Tại Ấn Độ, luật cấm mại dâm đã được ban hành ngày 30-12-1956.

Tân gia Ba ban đầu khuyến khích mại dâm nhưng sau cũng cấm.

Tại Hoa Kỳ, nạn mại dâm không trầm trọng nhưng vẫn có nhất là tại các tiểu bang Arizona và Nevada.

Nam Mỹ là vùng được giới mại dâm chú ý. Trong quyển «Mai dâm tại Á Căn Đình», ông Altagaray, nguyên Giám đốc cảnh sát Buenos-Aires cho biết năm 1930, có 449 người buôn bán bà họp nhau thành công ty Zwy Migdal, có trụ sở đường hoàng, lại có cả trại cách pháp nhân. Công ty này cung cấp gái cho 1.000 nhà chứa, mỗi năm lời được 40 tỷ bạc.

Công ty Asquanasum, một tổ chức tương tự, với số vốn 2 tỷ 3 mỗi năm lời 90 tỷ, theo lời khai của họ.

Khi xét nhà anh chàng Caro, một trong các lầu tọa của công ty Zwy Migdal, người ta thấy ông ta có:

— Đồ đặc trị giá 8 triệu

— Chứng khoán : 7 triệu rưỡi

— Đồ trang sức : 1 triệu 2

Chưa kể số tiền mặt đã giấu đi.

Tại Nhật Bản, luật cấm mại dâm ban hành ngày 15-01-47 và sau đó lại có luật 24-5-1956 trù liệu hình phạt đối với khách tìm hoa. Con số thống kê cho biết Nhật có độ 500.000 gái điếm trong năm 1953. Người ta nhận thấy mại dâm có liên hệ mật thiết đến kỹ nghệ du lịch của Nhật. Chính sự mại dâm dễ dàng và có nghệ thuật là một trong những yếu tố quyết rũ du khách.

Từ năm 1617, nạn mại dâm lan tràn khắp nước Nhật. Sau khi Tokyo được kiến thiết thành thủ đô thì giới chủ chứa ở Nhật cũng tập hợp thành những nghiệp đoàn giàu có. Sau đó do sự vận động của Jingemon, chánh quyền dành cho giới bán tròn nuôi miệng một khu đất khá rộng với điều kiện là nghiệp đoàn các chủ chứa phải :

— Bảo đảm không có gái điếm lang thang đón khách ngoài đường phố.

— Chịu mọi phiền cho việc xây cất.

Khu giải trí được dựng trên cánh đồng có tên là Yoshiwara (cánh đồng hoa hồng). Hàng chục ngàn «cánh hoa biết nói» ở trong những cơ sở huy hoàng đều ngoài bao bọc bởi những hàng rào đầy hầm hố.

Bên trong giới chủ chứa phối hợp với chánh quyền giữ gìn trật tự vệ sinh. Khu giải trí có đủ mọi hình thức, từ các trà thất có những màn rất ư là văn nghệ do các nàng Geisha đảm trách đến các màn ly kỳ theo sở thích của khách tìm hoa giàu có.

Lại còn có một tổ chức gọi là hiệp hội zegens gồm các «mẹ mìn» chuyên bắt các trẻ con hoặc mua con cái những người nghèo khổ, đem về huấn luyện trong khu giải trí để tập sự dần.

Tại Việt Nam, ngày xưa hình thức của nạn mại dâm có lẽ là cò đầu hát và cò đầu rượu. Trong những năm 1945-1956, để giải sầu cho người lính viễn chinh các B.M.C và Buvette được dựng lên.

Đến thời Đệ Nhất Cộng Hòa, dù số 64 ngày 17-10-1955 đã minh thị cấm hành nghề mại dâm.

Từ khi quân đội Hoa Kỳ và các Quốc Gia khác sang Việt Nam với tổng số trên 500.000 thì các quán rượu lô lolet có đèn màu gọi là Snack-bar du nhập từ Okinawa mọc lên như nấm. Các Snack-bar này về phong diện pháp lý bị chỉ phổi bởi nghị định 1509/PKTXH ngày 9-10-58 của Bộ Nội Vụ và nghị định 3/KH ngày 5-10-66 của Bộ trưởng Saigon.

Một con số mới nhất do Hội Đồng các Tôn Giáo trụ sở ở Genève công bố thì ở VN hiện nay có từ 100.000 đến 300.000 gái điếm, chiếm đại diện hoặc vợ hờ của các chàng lính viễn chinh.

Mai dâm tại VN, vấn đề tập trung và khu giải trí

Gần đây báo chí lại xôn xao về «định» của Bộ Xã Hội tập trung gái mại dâm và việc thành lập các khu giải trí. «Nhưng thực ra không ai biết rõ Bộ Xã Hội dự định giải quyết vấn đề này như thế nào vì chưa thấy công bố chương trình kế hoạch chi tiết, và theo lời ông phát ngôn viên của Bộ thì «mọi sự vẫn còn trong vòng nghiên cứu».

Trước đây, trong phiên họp của Hội Đồng Liên Bộ ngày 15-6-1964, nguyên Tổng Trưởng Xã Hội Trần quang Thuận đã đệ trình một dự án gồm những điểm chính như sau :

- Không bãi bỏ việc bài trừ mại dâm.
- Giáo dục gái lỡ lầm, nhất là gái vị thành niên.
- Trừng trị các chủ chứa,
- Phải lập phiếu điều trị để ngăn ngừa bệnh hoa liễu.

Vì sự thay đổi chánh phủ nên dự án trên bị xếp xó.

Ngày 22-8-1966, Luật sư Trần ngọc Liêng, Tổng trưởng Xã hội thời bấy giờ trong diễn văn đọc trước Lions Saigon đã trình bày quan điểm của ông về vấn đề mại dâm như sau :

— Thiết lập các khu giải trí gồm cả vũ trường Snack bar, nhà chứa tại các địa phương có nhu cầu.

— Xúc tiến chương trình huấn nghệ cho các gái điếm hoàn lương.

- Cấm mại dâm ngoài khu giải trí.
- Thực hiện các chương trình giáo dục, y tế...

Khu du lịch quân ở Pleiku là một trong những kết quả của quan điểm này.

Sau đó, Bà Luật sư Nguyễn Thị Vui trong phiên họp ngày 26-9-66 của Hội Đồng Dân Quận đã đưa ra một dự án nhằm bảo vệ nhân phẩm và lành mạnh hóa xã hội. Dự án có những điểm chính như sau :

- Tập trung gái mại dâm trong phạm vi nhỏ.
- Cấm hành nghề mại dâm ngoài khu giải trí
- Kiểm soát các Snack-bar
- Huấn nghệ dành cho gái hoàn lương.

Hội Đồng Quận Dân đã thảo luận và đề nghị sửa đổi.

— Tu chỉnh dự số 64 ngày 17-10-55 để việc tập trung và truy tố mại dâm có căn bản pháp lý.

— Tập trung ngay tại khu An Khánh (bên kia sông Saigon)

- Lành mạnh hóa sinh hoạt các Snack bar.
- Giao dục phụ nữ, gày ý thức về tai hại của bệnh hoa liễu.

— Thực hiện chương trình điều trị bệnh hoa liễu tại các địa phương.

— Huấn nghệ cho phụ nữ.

(XEM TIẾP TRANG 43)

Những dấu hiệu từ Saigon.

Tình thế càng đen tối, con người càng mong mỏi tìm thấy những dấu hiệu hòa bình. Hiện nay tình thế miền Nam đang ở chỗ đen tối nhất! một tạ gạo giá gấp đôi số lương lính, tiền thuê nhà chiếm gần 1 phần nửa lợi tức một công chức chính ngạch, chỉ mua một bó rau muống, bà nội trợ phải đếm 15 hay 20 đồng bạc, trẻ con xin tiền quà sáu không kèm 5 đồng, hành khát ném 1 đồng vào mặt người cho.

Đó là cái đen tối của kinh tế, còn nhìn vào chính trị, thì xem chừng cái đen tối còn dày đặc hơn, dày đặc đến cái độ không thấy gì cả, không thấy người, không thấy lãnh tụ, không thấy anh hùng, không thấy tội nhân, không thấy chính sách, không thấy chiến lược. Không thấy gì hết chỉ thấy đen tối.

Và nhìn vào khía cạnh xã hội, sự đen tối cũng nặng nề lắm, rất may là ở đây sự đen tối có thể nhìn thấy được nhờ luật tương phản, bởi vì nó chỉ đen tối cho một phía, còn thi rất sáng sủa cho phía kia. Cái phía sống trong bóng đèn, hiện nay là khoảng 97 phần trong số 97 phần 100 dân số vùng quốc gia được TT Thiệu kiềm soát, đó là những công chức cán bộ lương thiện, thanh liêm trong sạch; đó là những quân nhân bắt cứ cấp bậc cao thấp nào, nhưng không có tài ăn cướp, bóc lột dân chúng; đó là đa số dân chúng VN không thể làm đĩ điếm, buôn lậu, bồi bếp. Cái phía 97 phần 100 trong số 97 phần 100 dân của TT Thiệu này có lợi tức trung bình chỉ hơn giá một tạ gạo chút xíu thôi. Theo bản thống kê quốc tế, thì lợi tức hàng tháng của một người Việt Nam được đâu khoảng 40 Mỹ Kim, tức là nếu theo hối xuất chính thức thì được 4720 đồng, nhưng nếu theo hối xuất chợ đen của đồng đô la đỏ thì với giá 170 đồng 1 đô la đỏ hiện nay, sẽ được 6800 đồng; nhưng nếu tính theo giá chợ đen đồng đô la xanh thì nhân cho 350 ta sẽ có : 14.000 đồng.

Trong lúc đó, ở phía sáng sủa tức là phía những người có cơ hội, tài năng tìm đâu cũng thấy tiền, chữ ký nào cũng thành tiền, thì không dám biết đến lợi tức hàng

nguyễn hứa đồng



những viễn ảnh hòa bình mới

tháng hàng năm của họ, chỉ dám biết số tiền chi tiêu của họ mà thôi, cũng phải khiếp ròn. Số tiền chi tiêu của họ 1 ngày bằng vài lần, hay vài chục lần lương tháng 1 binh sĩ, một công chức. 1 khẩu phần ăn ở nhà hàng ca nhạc Maxim tối thiểu 10.000 đồng, vậy mà có người thường trực ở đó và cũng thường trực dành trước một bàn 4 khẩu phần, vậy mà nhà hàng này không bao giờ ế khách. Nhà hàng này chỉ là một trong số những nhà hàng khác dành cho những người thuộc phia sáng sủa ném bỏt tiền ra khỏi tủ sắt. Ở Cholon có hai cái nhà hàng không tên tuổi, một cái được gọi là Lầu Đỏ, một cái được gọi là Lầu Xanh; nhưng thường được gọi bằng tiếng Mỹ là «The Red, The Blue». Ở đó có tiền chua chắc chắn đã được quyền bước chân vào, mà còn phải có thêm quyền thế. Ở đó có đủ tất cả những mục nào mà con người ham thích tra chuộng nhất. Ở đó tồn phi hai mươi bốn giờ đừng có nói đến số ngàn, vạn, mà phải bắt đầu từ 100.000 đồng đến vài triệu đồng.

Đó là những dấu hiệu tốt từ Sài Gòn, những dấu hiệu thay đổi từ chỗ đen tối cùng cực, đến chỗ bớt đen tối, dấu hiệu thay đổi đó cũng là dấu hiệu thắng lợi, dấu hiệu hòa bình: bây giờ trong lúc Miền Nam đang ở trong tình trạng đen tối

cùng cực như vậy mà chẳng thua phe cộng sản do BV xúi bẩy, thì một khi thay đổi, trở nên bớt đen tối chút, chắc chắn là sẽ thắng cộng sản, và cộng sản thấy thua thì phải chịu hòa bình.

Những dấu hiệu từ Hà Nội.

Từ Hà Nội cũng có những dấu báo trước những viễn ảnh hòa bình. Vợ chồng ký giả Mỹ của hãng AP, Daniel và Alma Deluce, sau 18 ngày thăm viếng BV, đã mang về vài dấu hiệu kiểu đó: BV không đòi quân Mỹ phải rút trong một thời hạn nhất định nào, cũng không đòi Mỹ rút quân hết trước rồi mới chịu thương thuyết hòa bình sau, mà chỉ cần Mỹ hứa chắc sẽ rút là đủ để ngưng bắn và trong khi ngưng bắn nói tiếp chuyện hòa bình. Mặt trận hòa bình mới đã được mở ra, từ Hà Nội cùng lúc với mặt trận hòa bình từ Lào. Mỹ không thể không trả lời.

Mỹ phải trả lời, phải xông vào mặt trận hòa bình mới này, và có hai lối để nhảy vào: không thèm nhảy vào, nghĩa là không cần biết chỉ đến bất cứ một đề nghị hòa bình mới nào của đối phương; cách thứ hai là vin ngay vào đề nghị của đối phương, đưa ra những đề nghị bảnh hơn đối phương vừa kia. Đối phương chỉ cần Mỹ hứa rút quân, thì Mỹ sẽ hứa rút có thời hạn đồng thời vừa hứa vừa rút, và đã rút trước khi hứa nữa kia.

Có một điều có thể thấy được, là Mỹ không đáp ứng ngay, cũng không từ chối ngay, mà cùi cưa thêm một thời gian nữa, cho đến lúc gặp cơ hội tốt nhất, đúng nhất, vừa ý nhất. Cái lúc đúng nhất cũng đã gần đến: gần cái ngày bầu cử 1/3 Thượng Viện và toàn phần Hạ Viện Mỹ tháng 11 năm nay. Làm cách nào để giữa lúc cuộc vận động tuyển cử diễn ra ở chỗ sôi nổi nhất, các đối thủ đảng Dân Chủ tung ra những đòn ác liệt nhất, hạ gân sát ván ứng viên Cộng Hòa thì bỗng TT Nixon, lãnh tụ Cộng Hòa tuyên bố ở VN đã có ngưng bắn, ở Trung Đông tình hình đã khả quan, những cuộc thương thuyết đã bắt đầu, hội nghị Salt (hạn chế vũ khí chiến lược) ở Helsinki và Vienne đã đến một thỏa ước sơ bộ vv. Lúc này Mỹ làm cao, chỉ đòi thảo luận vấn đề tù binh mà thôi. Những biến cố mới nhất ở Nam Vang, những cuộc biểu tình chống VC, BV ở Nam Vang, cũng là một dấu hiệu rất tốt: vấn đề Cam Bốt sẽ trở thành đề tài đương nhiên tại các cuộc thương thuyết hòa bình về VN

đu ở Ba Lê hay Genève, cũng đúng như Mỹ đòi hỏi trong các phiên họp đầu. Những vận động và chuẩn bị của Mỹ từ hai năm nay, như vậy là đã thành công quá mức mong muốn, bây giờ chỉ còn chờ kéo màn nữa thôi.

Thời trời đã cho phép?

Người VN không còn khả năng quyết định bất cứ việc gì cho đất nước mình. Quyền tự quyết hiện nay chỉ đang ở giai đoạn đi tìm kiếm, đi đòi hỏi, được hứa hẹn sẽ ban bố cho. Vì vậy muốn biết VN có hy vọng hòa bình, và bao giờ thi hòa bình, thì phải bắc thang mà hỏi ông trời. Nhưng mà trong cuộc chiến tranh này, hai phe chủ động, là cộng sản và tư bản quốc tế, không nhận có trời, vậy thi trời là họ rồi đó. Trời ở Hoa Thịnh Đốn, Mạc Tư Khoa, và không chứng có một chút ông trời con ở Bắc Kinh nữa. Những ông trời đó mà muôn thì VN có hòa bình ngay.

Những ông trời đó hiện đang nói chuyện với nhau: hai ông trời Nga—Mỹ nói chuyện ở Vienne, Helsinki về chuyện giới hạn vũ khí chiến lược. Hai ông trời Nga Trung cộng nói chuyện ở biên giới Bắc Kinh. Hai ông trời Mỹ Trung Cộng nói chuyện lung tung ở Varsovie. Chỉ cần sao cho ba ông trời này ngồi lại một bàn thì chiến tranh VN chấm dứt được liền. Cũng không nhất thiết cần cả ba ông trời này ngồi lại một bàn, chỉ cần cả ba, trong những cuộc nói chuyện tay đôi, cùng đồng ý được với nhau về vài căn bản cho vấn đề Việt Nam. Cái khó nhất là các ông trời gặp nhau, nay đã gặp nhau được, thì chuyện dần dà tìm được điểm đồng nhất về một vấn đề không đến nỗi quá khó.

Như vậy VN có nhiều hy vọng hòa bình lắm, và hy vọng hòa bình không còn quá xa vời. Nhưng hòa bình như thế nào thì chưa thể biết được, và thật là may mắn, cái đó nằm trong tay người VN một phần.

Có hai thứ hòa bình: hòa bình búa liềm, hòa bình sọc và sao, và một thứ hòa bình tạp pín lù thứ ba nữa. Xem chừng thi VN có nhiều hy vọng được hưởng cái món hòa bình tạp pín lù này lắm, và món đó nói cách trịnh

trọng thi gọi là liên hiệp trung lập, độc lập hòa bình. Mỹ cũng xem như chừng chịu cái món hòn nhũ này lầm rồi, chỉ còn có điểm tranh chấp nhỏ : nhào trộn các món chính trước khi nghiên cứu xong công thức, hay là nghiên cứu cho ra công thức rồi nhào trộn sau ? Nói cách khác liên hiệp trước khi có tuyển cử, hay chờ kết quả tuyển cử rồi mới dựa theo công thức tuyển cử mà lập chính phủ liên hiệp. Sự bất đồng ở đây cũng không lớn lắm và có vẻ Mỹ cũng đã chịu nhượng bộ, dung hòa : Mỹ đã chẳng thường khuyên chính quyền Saigon nói rõ ràng chính phủ, nên nói rằng cản bản chính trị vẫn vẫn đó sao ?

Mấy hôm nay TT Thiệu có vẻ được ông Bunker, Berger và Hetz chiếu cố hơi kỹ. Chẳng lẽ lại nói chuyện bên Léo ở dinh Độc lập ? Vậy thi chắc là nói chuyện ở VNĐ, và là cái chuyện nói rộng đó thôi, nói rộng sơ sơ trước đề thăm dò, đề dọn đường, đề mở cửa, đề lượng bay. Trong lúc đó thì phe Cộng sản bỗng lật tẩy : chịu liên hiệp với Phật giáo (lời phát ngôn nhân bộ ngoại giao BV với ký giả AP Daniel Deluce), chịu thương thuyết với một chính phủ do Đại Tướng Dương và Minh cầm đầu. Thời thế xong, bây giờ chỉ còn lại một việc : kéo mìn. Khi mìn được kéo ra thì sẽ thấy một hội nghị quốc tế long trọng, rình rang, có Nga, Tầu Anh, Pháp, Ấn Độ, Ba Lan, Gia Nã Đại ngồi quanh bàn tròn ở hàng đầu : VNCH, BV, VC, Mỹ ngồi bàn vuông ở hàng sau, và đứng chầu rìa sẽ có Lào và Cao Miền. Chạy hiệu thi sẽ có Úc, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Thái Lan. Nhưng mà anh vờ bở nhất, đưa cả hai tay hứng hết mọi kết quả lại là Nhật Bản. Có tin Nhật Bản đang chuẩn bị đón tiếp hầu hết các lãnh tụ thế giới nhân dịp hội chợ quốc tế Osaka sang viếng thăm Nhật nội trong năm 1970, khoảng giữa năm nà thôi. Cũng còn có tin Nhật đã thành lập nhiều phái đoàn nghiên cứu một chiến lược tái lập khôi Đại Đông Á kiểu mới, mà lực lượng tiền phong không phải là quân đội Nhật, mà là những anh mại bản Nhật đi chào hàng.

Cát nóng hực mùi cát biển cộng thêm với cái không khí «chị em ta» làm sự chờ đợi càng thêm nôn nao, üzotic. Mọi kẻ, từ đẳng quan quyền tai to mặt bự đến anh cu-xê cảnh bóng, cho đến những kỳ giả kỹ thuật đực, cái đều nghèo cỏ cò ngóng «Ngài chủ tọa».

Tôi nhất anh thổi kèn đồng trong ban nhạc. Người anh nhỏ như con nhái bén lại mang chiếc kèn đồng tó bù cuộn quanh người. Mặt anh méo xệch, mồ hôi nhễ nhại như vừa bước ra khỏi phòng tắm hơi.

Các quan khách cùng bọn ký giả ngồi trên một cái bục hình chiếc lá da, phía trên là một cái dù hồng loe như một cái hoa lòn ngược. Chẳng hiểu vì sao mà các ngài bỗng nhiên ăn mặc lả lướt, bay bướm hẳn. Ngài nào cũng mặc đồ lòn màu nhạt kiểu ăn chơi gồ ghề đech chịu đựng ! Đặc biệt là đa số các ngài đều mang kính đen sì, ý hẳn đề dẽ bẽ quan sát chị em ta mà vẫn giữ được vẻ trang trọng uy nghi của kẻ nấm cỏ dân ngu cu đen !

Trong khi chờ đợi, các em thuộc « Bộ Xã Hội » thơm như mít di phát quạt mít Hồ xuân Hương đủ màu cho quan khách, cả Mít lẫn ngoại quốc. Thế là bèn có một màn biểu diễn quạt « chàng chàng ba góc méo » phành phanh cho đỡ bức sét, bẩn mót. Mấy quan quyền Đồng Minh chưa quen mùi quạt giấy Giao chỉ thỉnh thoảng lật hit hà hà rồi nhăn mặt nín cười cho đúng tác phong ngoại giao.

Số tôi sáng ra ngõ gấp gáp bị ngòi ngay cạnh một em ký giả Méo. Em thật bò nhưng tôi chỉ ngai một điều là Anh Văn của tôi thuộc loại ăn đong lở em xi xô hỏi han một phát thì rác rối cuộc đời. Nhưng tránh không khỏi số trời và giờ lèn tội đã đến khi chợt nàng gấp chiếc quạt lại quay sang tôi mím cười cầu tài. Tôi cười đáp lè thề là bị nàng lôi ngay vào vòng khồ ải. Nàng lấy ngón tay cái về phía tám bắc đờ-rón treo ngay ngoài querc ! Thế là các quan khách cùng mọi người nhắc bàn tọa đứng ngồi lên nghênh đón Ngài Chủ tọa. Tôi và em ký giả Méo cũng làm một phát nhắc đón đón Ngài.

Sau khi Ngài chủ tọa cùng đoàn tháp tùng ngồi yên vị trên những chiếc ghế nhung trắng phau có viền

Jane is a girl. (Cô biết đây. Jack là con trai. Jane là con gái)

Nàng mở tròn đôi mắt bi ve ra chang hiểu tại định nói ki gì. Tôi bồi thêm :

— Jack has a cigar. Jane has a leaf. La Da means leaf

(Jack có điếu xì gà. Jane có cái lá da. La Da nghĩa là cái lá).

Đến đây có lẽ nàng tưởng tôi khùng, mắt nàng lại bự hơn.

Tôi cố can đảm giải thích tiếp :

— Cigar has small size, middle size, and king size

(Điếu xì-gà có loại nhỏ, loại trung và loại bự)

— Cigar and leaf same same.

(Sì gà và lá cũng có cùng kích thước như nhau).

Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải dùng cái ngôn ngữ quốc tế. Tôi bèn lấy điếu thuốc lá đề vào lòng bàn tay rồi... nhúc nhích thế là nàng hiểu, thế là nàng cười, thế là nàng lại mở chiếc quạt ra quạt phanh phách trông thật hấp dẫn. Tôi nghĩ tới cái quạt của nàng và cảm thấy khô cổ !

Đấy, muốn giải thích câu « Là Đa muôn năm » nó phải cà kê đê ngóng như vậy đấy.

Bây giờ thì có tiếng còi hú. Tôi đoán có lẽ «Ngài chủ tọa» đến. Ban nhạc đã chỉnh đốn lại hàng ngũ. Mấy anh Cu-xê và Cảnh bóng ron mác nghêch chị em ta vào vị trí cũ. Nhà xưởng ngôn viên nói tiếng Vă Giả của xứ An Nam bèn cầm chiếc micro ở vị thế sẵn sàng «mở khẩu»

Tiếng còi hú tắt lịm và một lát sau «Ngài chủ tọa xuất hiện ở cổng theo sau là đoàn tùy tùng hết xí quách, xòn xòn, hồi xuân, choai choai đủ tuổi, đủ kiều mặc, kiều đi, xưởng ngôn Văn Giả bèn hé «Ông chủ tọa tôi !» Thế đã là dàn nhạc bắt lên khúc nhạc chào đón. Đây không phải là bản «Việt Nam Việt Nam» của Phạm Duy mà là bản «Tình Yêu là một vật đẹp muôn mẫu» của ngoại tám bắc đờ-rón treo ngay ngoài querc ! Thế là các quan khách cùng mọi người nhắc bàn tọa đứng ngồi lên nghênh đón Ngài Chủ tọa. Tôi và em ký giả Méo cũng làm một phát nhắc đón đón Ngài.

Ông Chủ tọa, tay run run nắm lại nút cà vạt rồi hắng giọng trước khi phóng ra bài diễn văn «trúc cảnh sinh lời». Trước mặt «Chị em ta», Ông nói rất lả lướt, uất át bay bướm và nhất là rất lưu loát mặc dầu hơi run run vì Ngài chưa từng đọc diễn văn trước một thành phần hấp dẫn như thế ! Tôi mãi nhìn chị em ta nêu chỉ nghe lốp đốp và chỉ chờ những đoạn đứt quãng như : « Ngán ngửa, cô lập nó để nó không

phóng sự đứng đắn

Lễ Khánh thành Trung Tâm Khoái Ti

TÊ ĐÊ



tua đèn làm theo hình tam giác ; nhà xưởng ngôn Văn Giả nói tò tò trong micro, «xin quý vị im lặng. Mấy anh Cu-xê và Cảnh bóng ron mác nghêch chị em ta vào vị trí cũ. Nhà xưởng ngôn viên nói tiếng Vă Giả của xứ An Nam bèn cầm chiếc micro ở vị thế sẵn sàng «mở khẩu»

lan tràn và làm cho mức độ giảm dần, theo múa, là biện pháp mang-dé-mo nhất... kiểm soát y tế.., loại bỏ giới ma cù, tú bà, mama-san hót lột chị em ta... chúng ta phải bắt buộc chị em ta đóng vào quy tắc kiêm đề có vốn liếng sinh sống về sau... dạy các chị em nghề tụ túc... Giáo dục chị em để sớm hoàn lương.., Múa cũng thành thật cám ơn hết mình các nước bạn Đồng Minh đã đóng góp tối đa cho trung tâm này, như nước Cờ sao sọc đã tặng tạp chí Playboy, giấy vệ sinh Kleenex băng vệ sinh Tampax, nước Hồng Mao đã tặng vás mi-ni, nước Phú Lăng Xa đã tặng sú chiêng, xi-lip hiệu Lou, nước Sâm cao ly đã tặng cả «cành sâm lẩn củ sâm», nước Nhật bản tặng xà bông kiều mới và sô-cô-la giặt gân, nước Úc đại lị tặng những tấm khăn trải giường bằng lông kang gu ru, nước Phi tặng thuốc trừ hôi nách, nước Thái Lan tặng bùa yêu Rắn Trắng, Rít đen cho chị em ta, nước Trung hoa Tự do tặng thuốc bổ thận cho ban

Quản đốc Trung Tâm v.v... Sau hết, múa cầu chúc chị em thừa sức khỏe và hưng tình để phục vụ đất nước nói chung và liền Ông nói riêng. Công đức của chị em sẽ được ghi tạc lên dài kỷ niệm sẽ dựng tại Ngã Ba Chú ịa trong một tương lai gần đây... »

Khi Ông Chủ tọa vừa dứt lời, tiếng vỗ tay nỗi dậy lốp đốp tiếng cười nói lại tuôn ra xối xả.

Bây giờ thì cái phút mọi người chờ đợi đã tới khi xứ Văn Giả mỉm cười chiếc micro hình một trái chuối đưa lên miệng. Nói «Sau đây là lè mở miệng suối phun nước của Công Viên Trung Tâm» ông Giám đốc Trung Tâm, mập như một con heo nọc, hướng dẫn Ngài chủ tọa, đoàn tùy tùng cùng quan khách ra bồn nước phun. Bồn nước làm theo hình meo meo. chân là ba lục sỹ liền ông cởi trần trùng trực qui xuống nòng bồn nước ! Một em chừng 18 xuân xanh cầm chiếc dây mạ vàng trên đê săn một cái dùi

bằng thép. Khi Ngài Chủ Tọa bước đúng đến vị trí, em bèn nâng đỡ trước mặt Ngài. Ngài Chủ Tọa do chiếc dùi lèo trịnh trọng như lực sĩ chàm được thiêng thế vận hội Mexico rồi ngài đâm pháp một cái xuống màng Plastic bọc lấy lỗ phun nước, thế là những tia nước pha thuốc hóa học màu tía phun lên cao và tỏa ra đẹp hơn cả cái bồn nước phun lung tung xoè ra ở trước Tòa Đô Chánh ! Những tràng pháo tay lại lốp đốp. Mọi người đều lèn ngắm những tia nước hấp dẫn đó đến nỗi mặt thộn ra mồm hốc, mắt cóc thèm chóp.

Sau lễ khánh thành suối phun nước các quan khách được ông Quản đốc mời giải khát. Mọi người đều ngạc nhiên đến thích thú khi được hướng dẫn tới một phòng đặt toàn các em, choai choai đủ quốc tịch chỉ mặc sìlip nhỏ như cái lưỡi mèo. Em nào cũng có những bộ ngực bầu bĩnh như của Marilyn Monroe. Bàn tay các em để sẵn vào ngực. Tôi gần chỉ là những hình nhân làm bằng chất dẻo đặc biệt của chánh phủ Thụy Điển tặng. Ông Quản đốc làm mẫu sử dụng «máy giải khát mè ly» này. Ông đeo miếng vào đầu ngực một em bé tóc vàng rồi lấy tay ấn bóp bóp, thế là những tia sữa tươi trop lạnh phun ra... Các quan khách đỏ mặt lúng túng làm theo ông. Có một số quan khách vờ từ chối không khát. Chỉ có anh em ký giả Giao Chỉ là nhiệt tình. Có anh bóp lấy bóp để uống sữa các em mặt khổ ra vì khoái !

Tôi cũng làm một tí cho biết mùi đời. Chỉ tôi nghiệp em ký giả Mỹ. Vì chẳng lẽ liền bà lại uống sữa liền bà ! Tôi phải xoay sở lầm moi cho nàng được một chai Coca để nàng tu.

Trong cái màn giải khát khoái tì này, các ký giả được yêu cầu cấm chụp hình nhất là chụp hình các quan khách ! Đech anh nào dám nhảy bậy vì nhảy bậy là bị tịch thu đồ nghề luôn tại chỗ ! Tiếp theo đó là đến lễ khánh thành khu «đánh đấm». Lại khánh thành ! Lần này thì Ngài chủ tọa vất vả hơn nhưng cũng hồi hộp khoái tì hơn. Trước sự lồ chúc chu đáo và lá đài của nhà Quản đốc là krot đở !

Chúng tôi đứng trước một cái cửa tờ vò, cửa được bịt kin bằng một tấm giấy mỏng. Bây giờ thì mọi người nín thở chờ đợi ông chủ tọa khánh thành. Một ông biến sắc như một con kỳ nhông nhưng cuối cùng ông cũng thu hết can đảm chui qua. Tấm giấy rách toạc và có những bông hồng Brigitte Đalat rơi rơi tấp xuống lối đi. Kế ngài Chủ tọa là đến đoàn tùy tùng và các quan khách cuối cùng là đám nồi niêu soong chảo báo chí An Nam và ngoại quốc bước qua... Tiếng nói cười đến giai đoạn này thi buột tung như anh nhijn dài lâu được trút bầu. Chỉ có quan khách là cố giữ vẻ quan quyền ngoại giao mà thôi.

Chúng tôi đợc ông Quản đốc hướng dẫn để phòng chỉ dẫn để nghe thuyết trình. Thật là rắc rối cuộc đời, Ở Ngã Ba khoái lạc đâu có khó khăn như vậy !



Khi mọi người yên vị, một em bé thật thơm bước ra trước micro, phía sau là những giàn đồ. Tay em bé cầm một que chỉ bảng rồi với giọng nói gọi cảm em giải thích cách du hi tại Trung Tâm :

« Thưa quý vị trước hết quý vị sẽ vào phòng số 1. Ở đây quý vị sẽ lựa chọn một kiểu mặt nạ mà quý vị thích. Có đủ kiểu mặt nạ của các lãnh tụ cổ kim như Napoléon, Thành cát Tư Hãn, Fidel Castro v.v... sự đeo mặt nạ có tính cách bắt buộc vì Trung tâm chúng tôi muốn bảo vệ an ninh cho quý vị, sợ có những cuộc đánh ghen, hoặc cha con đụng độ.v.v... »

Kế đến quý vị đến phòng số hai để gửi quần áo. Quý vị có thể mặc sìlip hay không tùy ý, bởi bây giờ quý vị không còn sợ ai nhận diện nữa.

Cô thuyết trình viên mỉm cười tinh quái :

— «Đa, đó là thứ xà-bông sexy mới có ở Nhật và lần đầu tiên tại Giao Chỉ. Thứ xà-bông này có bốn lớp, lớp ngoài cùng là người đẹp có đủ quần áo, xát đến lớp thứ

Hệ thống dọc, quý vị có hàng số từ 18 đến 30 nghĩa là tuổi của các em ở đây chỉ có từ 18 đến 30. Dưới 18 sợ phạm luật Lao Động ! Hệ thống ngang, quý vị thấy có những tên ngoại quốc đây là tên hiệu của mấy em lấy theo giới chị em ta ở Hy lạp như Phryne, Léontion, Thais, Thargelie v.v... đã nổi tiếng ở Athènes... Khi quý vị ấn nút hàng 18, rồi ấn nút Léontion chẳng hạn thế là em bé sẽ xuất hiện trên màn bạc và tùy theo sở thích quý vị có thể ấn tất cả hàng nút để lựa chọn.

Kế đến quý vị sang phòng số 5, ở đây quý vị sẽ có nữ hướng dẫn viên dẫn qua những mê lò ngoằn ngoéo với ánh sáng Psychedelic lân tinh để vào đúng phòng của người đẹp.

Quý vị có thể ở trong phòng bao lâu tùy ý. Cứ 10 phút là 1000 đồng, Ở trong phòng có đặt đồng hồ tính tiền. Khi quý vị xong xuôi quý vị sẽ ấn nút xanh ở đầu giường là có hướng dẫn viên dẫn quý vị ra ngoài, và cuối cùng sau khi rời phòng quần áo, trả lại mặt nạ quý vị sang phòng tính tiền.

Đến đây có quý vị nào thắc mắc điều gì không à ? Một anh ký giả đưa tay lên hỏi :

— Ở đây có in mặt nạ ông Tổng Tuyển Giá không à ?

Cô bạn cười ồ... Cô thuyết trình viên trả lời theo kiểu phá ngang :

— Dạ rất tiếc chưa có à...

Một ký giả khác vén mòi hỏi tờ :

— Hồi nay tôi có nghe Ngài chủ tọa nói đến xà phòng tối tàn của Nhật Bản, thưa cô xà phòng i nó như thế nào à ?

Cô thuyết trình viên mỉm cười tinh quái :

— «Đa, đó là thứ xà-bông sexy mới có ở Nhật và lần đầu tiên tại Giao Chỉ. Thứ xà-bông này có bốn lớp, lớp ngoài cùng là người đẹp có đủ quần áo, xát đến lớp thứ

hai thì hình người đẹp chỉ còn xì líp và xú chiềng, cứ như thế đến lớp cuối cùng thì chẳng còn ki gi trên thân minh cô ta cả. Dùng xà-bông loại này rất chóng hết, chắc quý vị cũng thừa biết tại sao !

Cả bọn lại cười hích hích lấy làm một sự khoái trá vò cùng.

Đến đây thì có một số ký giả ngoại quốc yêu cầu cô ta giải thích bằng tiếng Anh vì đech biết tại sao đám ký giả Giao Chỉ nó lại cười một cách khoái tết đón như vậy ! Cô thuyết trình viên lại phải khổn khổ dùng tiếng Anh Cát Lị !

Câu hỏi chót là của anh ký giả tay chơi Phong Ngựa :

— Thưa cô hôm nay du hi có mặt đòn không à...

Đến đây cô thuyết trình viên mỉm cười hướng về phía ngài Quản đốc :

— Tôi xin ông Quản đốc giải đáp câu hỏi này à. Ông Quản đốc i ạch lèn micro nổ một vụ cười hụt mít rồi tuyên bố zé.

Để đáp lại sự hiện diện đông đủ của quý vị quan khách nhất là anh chị em, xin lỗi quên, anh em ký giả. Chúng tôi xin ủng hộ anh em một chầu không tính tiền, nhưng chỉ yêu cầu anh em đừng ở quá lâu sợ «kết mày» vì hôm nay quá đông quan khách... Mong anh em thông cảm.

Đám ký giả nhao nhao bàn thổi :

— Đa tạ, đa tạ thê là quý hóa lắm rồi, thê là nhất ông Quản đốc rồi !

Đến đây thì mọi người lấy làm hoan hỉ, hăng hái ra phòng lựa mặt nạ. Đa số chọn mặt nạ của những lãnh tụ thời bi giờ. Tôi chọn Napoléon vì anh chàng này xưa rất là lướt. Chỉ tiếc một điều chưa có mặt nạ ông Tổng Kiêm ! Tôi bèn theo đúng thủ tục của Trung tâm để vào đến phòng của Léontion Giao Chỉ kề cả màn để bác sĩ

ngắm chim. Tôi có hẹn với em ký giả Mèo sau khi xong chuyện với vĩnh sê rủ em đi thăm các phòng hấp dẫn khác của Trung Tâm Lá Đa này.

Hai mươi phút sau thì tôi gặp lại em Mèo ở một Cafeteria. Nàng hơi ngượng khi trông thấy vẻ «phờ râu cá» của tôi. Tôi bèn mở máy đe phá không khí bẽ bàng nửa chừng xuân đó.

Thế nào bây giờ chúng ta đi xem «uy nhã cờ người» đi chứ !

Nàng gật đầu O.K rồi trả tiền đi cạnh tôi như một người tinh thắt. Cử chỉ của nàng bây giờ khác hẳn trước khi tôi chui vào mè lộ. Thật kỳ lạ — Đàm bà khó hiểu ! Một sự tranh giành ánh hưởng ? Tôi tự hỏi.

Tôi xem bảng chỉ dẫn, rồi dắt nàng vào một tiệm nhỏ bán thuốc lá và kẹo cao su. Ở đây người ta bán kẹo cao su tẩm rượu như Champagne Whisky, Vodka... đặc biệt là sì gà Hòa Lan, thử xì gà cuốn bằng hình các lãnh tụ thế giới để người hút đổi cho bỏ ghét. Tôi mua một hộp để hút xà-tic. Tôi khoác vai nàng ký giả Mèo, đốt bản mặt một lãnh tụ thầm phục về óc tưởng tượng của các nhà thương mại Nhật Bản và Hòa Lan !

Tôi và nàng mò đúng đường ra sân cờ tướng, lúc mà cuộc cờ đang hồi gaye cẩn giữa hai cao thủ Giao Chỉ và Chợ Lớn. Bàn cờ là một sài cỏ lùn pha xanh mướt dài đến 50 thước. Đường bàn cờ bằng đá cầm thạch mua từ Ý Đại Lợi. Quản cờ là các em phây phây tuổi khoảng 16,17 mặc 2 mảnh, một phe mặc màu đen một phe mặc màu đỏ. Tay chơi cờ đều khiên các em bằng micro, lần ăn quân các em phải ra khỏi sài cỏ và vào một cái phòng nhỏ của bên thang. Hai tay chơi cờ ngồi trên hai cái ghế cao có bàn đựng cam lê nho táo và rượu... Thật tuyệt ! Tôi cố gắng dùng «Anh văn kiêm ước» để giải thích cho Betsy

về lối chơi «cờ Hồ xuân Hương» đó và hẹn nàng khi nàng khà cờ tôi và nàng sẽ trở lại trung tâm đấu cờ ! Tôi nói đưa Betsy trên đường rời trung tâm. Hôm nào đấu cờ, nếu anh «chiếu tướng» em, em thua, anh có quyền bế em về phòng nhé... Betsy bĩu môi cong hồng của nàng:

— Thế nếu em thắng anh thì sao ?

Tôi mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay tàn nhang nhưng mướt mịn của Betsy và nói :

— Thị theo đúng luật chơi cờ tướng Giao Chỉ em có quyền bắt anh về phòng em.

Betsy giật mạnh tay tôi cười mỉm có đuôi :



— Anh thật terrible !

Trong khi ra tôi và Betsy gặp lại nhiều đấng quan quyền nhưng về mặt tiêu điều, hốc hác, phờ phạc ngắn ngơ hẵn kẽ cả những đấng quan quyền ngoại quốc to lớn như khỉ đột cưng chung số phận !

Tôi nói với Betsy :

— Thế mà tiếng Mèo lại gợi liền bà là phái mềm (Soft Sex) !

Betsy cười thật tuyệt. Tôi thấy rõ vết son phớt hồng dính trên rạng cửa của nàng.

Betsy lái chiếc Mini Jeep màu trắng ra biển trước khi nàng cùng tôi trở lại Saigon. Trong đầu tôi đã sẵn những chiếc hôn môi Betsy trên bãi cát...

THUỐC MỚI

mido

Có bán tại các nhà thuốc

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CỦM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Pub. TÂN TRÍ



Mặt Trận Chính Trị Quốc Tế mới tại Căm Bốt

● LÝ ĐẠI NGUYỄN

Sau những thoả hiệp ngầm của các thế lực to đầu quốc tế về vấn đề VN, chiến trận tại Lào quốc bùng nổ lên quyết liệt, tiếp đến là Căm bốt, xứ trung lập mở các đợt nhân dân chống quân Cộng sản Việt, hiện đang trú ngụ trên đất họ. Những sự kiện đó cho thấy tình thế tại Đông dương và toàn vùng Đông Nam Á đang chuyển vào một giai đoạn mới.

Theo TT Mỹ, ông Nixon, tại Ai Lao hiện có mặt của 67.000 lính BV lưu trú. Và Quốc trưởng Căm bốt Sihanouk thì cho rằng tại nước ông hiện có khoảng 40.000 quân Cộng sản Việt Nam trú đóng. Nhưng theo dân biểu Miên ông Traluch thì có những 60.000 quân Cộng sản Việt chở không phải là 40.000. Con số trước lượng trên đây cho thấy trên một nửa quân số của Bắc Việt trước kia sử dụng tại chiến trường Nam Việt Nam nay đã tản ra hai quốc gia này.

Với số quân đó nếu được sử dụng tại chiến trường Việt nam thì chẳng có nghĩa gì, vì rằng với số quân quá lớn của Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh, thêm với Việt Nam đã thường xuyên bị đặt trong vòng chiến tranh, nhưng nếu được sử dụng tại Lào và Miên thì lực lượng đó quả nhiên đáng kể.

Ở Lào thì Bắc Việt không thể dấu diếm gì về sự có mặt quân đội của họ, và mức quân đội đó trước nay thường xuyên thay đổi, vì họ chỉ dùng Ai Lao như một đường xâm nhập vào Nam Việt mà thôi. Còn tại Căm bốt thì từ khi cuộc chiến tranh của VN nổ ra, Sihanouk vẫn chối là không có quân BV đồn trú trên đất của ông. Mãi cho tới năm gần đây, sau khi tướng De Gaulle quan thầy của ông bị lung lay, ông mới chịu thừa nhận là Cộng sản có sử dụng đất Miên làm nơi trú đóng an toàn.

Rồi giờ đây, Sihanouk mới thấy mối nguy của sự cho «cop sử dụng nhà của mình rinh hàng sóm» Cộng sản đi tới đâu chiến tranh theo tới đó. Cộng sản xuất hiện tại đâu thi Mỹ xuất hiện tại đó. Cộng sản luôn luôn là cây cầu cho Mỹ nhảy vào những nơi Mỹ cần phải đến.

Pháp hoàn toàn bị lu mờ tại Việt và Lào. Người Pháp đã tận dụng ưu thế của họ tại Cao Miên để làm bàn đạp soay lại cuộc cờ.

Không chối được rằng cuộc chiến Việt nam này phần lớn có bàn tay của Pháp nhúng vào nuôi dưỡng. Tất cả những giới am hiểu chính trị quốc tế đều phải nhận rằng: người Pháp đã thành công trong mưu định của họ là đêm được hội nghị hòa đàm về VN tới Paris. Đó là cơ hội để cho Pháp «ăn cỏ» tại Việt nam. Nhưng chung cuộc Pháp vẫn bị hất cẳng như thường. Đầu đơn hơn nữa là Pháp còn bị hất cẳng tại Lào và tại Căm bốt nữa.

Từ ngày tướng De Gaulle bị vè vờn, nước Pháp lại tiếp tục phải đi trong quỹ đạo của đồng Mỹ kim. Số phận của xứ Chùa Tháp hiện nay đang vuột khỏi tay người Pháp và rơi vào tay Mỹ. Câu tuyên bố đầy ý nghĩa của Sihanouk tại Phap mới đây rằng: «Các nhà lãnh đạo Ngadā ghen (tircvimoibang) giao tốt đẹp giữa tôi và Pháp. Họ nói tôi không nên chỉ thân thiện với Pháp». Mượn lời giới lãnh đạo Nga để nói lên như vậy hẳn nhiên Sihanouk đã có tâm trạng gì rồi.

Những gì sẽ phải tới với Đông Dương

Hành động của nhân dân Miên nỗi lên chống đối và đuổi «Việt độ» ra khỏi nước của họ cho thấy, trú khu an toàn của Cộng sản Việt Nam đang bị phá vỡ. Nếu cứ đà đó mà tới thi: 1) Cộng sản Việt phải bỏ đất Căm Bốt rút về Lào. 2) Nếu cố thủ thì phải dùng bạo lực để đánh lại Căm Bốt. Đánh lại Căm Bốt thi đó là một hành động xâm lăng của người ngoại quốc đối với một quốc gia khác. Không còn thứ danh nghĩa chiến tranh nhân dân như ở Việt Nam nữa. Lúc đó Căm Bốt sẽ kêu gọi Liên hiệp quốc can thiệp.

Xét về trường hợp 1 nêu trên. Nếu đây không phải là một thoả hiệp ngầm giữa Nga Mỹ để cho quân đội viễn chinh Bắc Việt rút về chiếm đóng một phần đất Lào, mà chỉ là những hành động bức bách của Miên không thôi, thi đó là một điều Bắc Việt khó có thể chấp nhận được.

Vì rằng, nếu Bắc Việt chịu âm thầm rút quân về Lào, thi chiến trường tại Việt nam mất đi điểm tựa. Cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc và phần bại sẽ về họ. Vậy chỉ có thể cho rằng: Họ rút êm di túc là đã có một thoả ước nào đó về việc chấm dứt chiến cuộc Việt nam giữa các thế lực quốc tế.

Sở dĩ còn có hành động vận dụng nhân dân Miên nỗi lên chống đối là vì trò chơi độc đối với những kẻ ua lật lọng. Thêm vào đó biến dân chúng Miên từ thế thù địch tiếp tay cho Cộng, trở thành những người tích cực chống cộng. Mà đã

đi vào đường lối chống Cộng thì dù trên danh nghĩa có là Trung lập hay gì đi nữa, thi vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của Mỹ.

Xét về trường hợp hai nêu trên. Nếu không có một thoả hiệp nào giữa các thế lực quốc tế về việc Quân đội «Việt độ» rút khỏi Căm bốt, thi chắc chắn không thể tránh được những vụ đụng độ về quân sự giữa Linh Miên và Linh Việt độ. Chiến tranh phải xảy ra. Chắc chắn, đến như vậy thì Miên phải nhờ tới sự can thiệp của cảnh vệ Liêu hiệp Quốc. Mỹ sẽ vào đất Miên bằng danh nghĩa đó, như trước đây đã từng vào Đại hàn.

Chiến tranh nổ ra, hay quân đội Việt độ chịu rút êm khỏi Căm bốt, tất cả đều có lợi cho VNCH và nhất là Hoa kỳ. Thất bại hiển nhiên về phía BV, Nga, Trung cộng và cả Pháp nữa. Toàn thể cuộc cờ ở vùng Đông Nam Á đã được bày lại, và kẻ chủ động bây giờ mới chính là HK. Nhưng nếu HK vẫn áp dụng chính sách như đã áp dụng ở Việt nam trước nay, thi chúng ta còn chịu nhiều thảm khốc, mà HK cũng vẫn là gánh nặng của chính họ và của chúng ta.

SUA ● TELEVISION
● AMPLIFIER
● TAPE RECORDER
● CAR STEREO

Để yên tâm và không mất thì giờ xin liên lạc với:

CƯU LONG TV - RADIO

534, Trương Minh Giảng SAIGON - Đ.T. 41.435

- SỬA CHỮA BẰNG MÁY ĐIỆN TỬ TỐI TÂN NHẤT
- CÁC CHUYÊN VIÊN LỐI LẠC
- CÔNG VIỆC CHÍNH XÁC NHANH CHÓNG VÀ BẢO ĐÀM
- TỔ CHỨC ĐỨNG ĐẤN VÀ QUY MÔ CÓ XE HƠI NHẬN VÀ TRẢ MÁY TẠI NHÀ
- * GIÁ TÍNH PHẢI CHẶNG

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG **mido** tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH
Có bán tại các nhà thuốc Tây



Cuộc vượt ngục cuối cùng của Papillon

L.T.S Trong số trước, Đời đã giới thiệu cuốn Papillon, một cuốn bấn chay nhất nước Pháp hiện nay, 1 triệu cuốn trong vòng mấy tháng — do một người tù bị án chung thân biệt xứ là Charriere — hồn danh là Papillon kề lại những cuộc vượt ngục ly kỳ trong hơn 10 năm tù dày... Diem đặc biệt là trong cuộc vượt ngục cuối cùng, Papillon vượt ngục cùng một người Việt Nam mà Papillon gọi là Cuic-Cuic. Tên thực người đó là Quý sinh quán ở Sơn Tây, đồng hương với Kha Trần Ác, bị lưu đày đảo Guyane vì tham gia cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Dưới đây là câu chuyện vượt ngục rất có màu sắc « Việt Nam » của Papillon và Cuic-Cuic.

oOo

Sau non ba giờ băng bụi, bọn tôi đến trước một ao bùn. Nhiều hoa cỏ súng có tàng lá xanh to phủ trên ao. Bọn tôi men theo bìa giải bùn.

Thấy tôi chập choạng, Văn Huê cảnh cáo liền :

— Coi chừng trượt chân nghe. Hết trượt là hết mong leo lên đó.

— Đi đi mày, tao đi theo sát và cẩn thận mà.

Băng trước là một hòn đảo con, cách chừng năm mươi thước. Khỏi bốc lèn chính giữa đảo. Chắc đó là mấy cái lò than. Tôi nhận ra một con cá sấu trong giải bùn, chỉ ló lên cặp mắt sáng. Nó ăn cái gì mà sống trong giải bùn này, cái con cá sấu đó?

Sau khi đi hơn một cây số men theo ven cái hố bùn này, Văn Huê ngừng lại và hát nghêu ngao mấy tiếng. Một thằng cha hiện ra ven bờ đảo. Thằng cha nhỏ con và mặc mỗi cái quần « sọt ». Hai tên Á đông nói với nhau. Tui nó nói dài dòng và khi tôi bắt đầu sốt ruột thì tui nó ngừng lại và Văn Huê bảo tôi :

— Đừng đi lối này.

Bọn tôi trở lại lối cũ và tôi đi theo hắn.

— Tốt, tất cả ngon lành rồi. Thằng đó là bạn thằng Cuic-Cuic. Thằng Cuic-Cuic còn đi săn, sắp trở về, minh đợi nó ở đây.

Bọn tôi ngồi xuống chờ. Cả giờ sau, Cuic-Cuic đến. Thằng này nhỏ con mà khoẻ, da vàng, người Việt Nam rặng đen bóng, cặp mắt thông minh nhìn chòng chọc.

Nó hỏi tôi :

— Anh là bạn anh Chang tao phải không?

— Đúng

— Tốt. Còn Văn Huê mày có thể về.

— Cám ơn nghe mày.

— Nay cầm lấy con gà tò này về đi.

— Thôi khỏi, cảm ơn.

Văn Huê bắt tay tôi rồi đi thẳng.

Cuic-Cuic dẫn tôi đi theo một con heo đi trước nó. Nó lẩn theo con heo bước một.

— Coi chừng nghe Papillon. Trên cái bùn này, bước lén một

bước là tiêu. Không ai cứu được ai vì sẽ chết luôn hai đứa. Con đường băng qua bùn này thay đổi luôn vì bùn không ở yên một chỗ, nhưng con heo bao giờ cũng tìm ra một lối qua. Có lần tao phải chờ cả hai ngày mới qua được.

Quả vậy, con heo vừa ngồi ngay vùa đi từ từ vò bùn. Thằng Á đông nói với con heo và tôi ngạc nhiên con heo có vẻ nghe lệnh nó. Con heo đi vòng vòng men ngoài bùn mà chưa nhúng hẳn chân vào. Thằng bạn mới của tôi này vọt theo nó vừa nói :

— Bước theo dấu chân tao. Mau lên không có mấy cái lỗ chân con heo ịp xóa đi.

Và cứ vậy bọn tôi băng qua bùn, không lúc nào chân lún quá mắt cá. Con heo đi vòng tới hai tua lớn nên bọn tôi cũng phải nhón chân đi vây tới hơn hai trăm thước. Mồ hôi ròng ròng khắp người tôi. Không thể nói tôi sợ, thật ra tôi hoảng kinh hoàn toàn.

Thoạt đầu tôi nhớ lại cảnh thằng Sylvain cùng đi trốn với tôi từ Đảo Quỷ đang từ từ chim xuống một bùn giống như vầy trong khi tui tôi băng qua vùng lau sậy ngày hôm qua để tới đây. Tôi thấy lại dáng nó lúc sắp chim hẳn xuống và mặc dù đang tỉnh táo, tôi cũng tưởng như trông thấy đúng là dáng nó mà cái mặt thì là mặt tôi. Làm sao tôi quên được đoạn đường này!

— Đưa tay đây. Vừa nói, thằng Cuic-Cuic gầy nhom vừa kéo tôi lên bờ đảo.

— È này bồ, ở đây tụi săn người không tôi được chứ?

— À, cái đó, yên trí mà.

Chúng tôi đi vào đảo. Một mùi thán khí chui vào cổ họng. Tôi ho lèn. Đó là khói hai lò than. Vậy là tôi khói sơ muỗi ở đây. Dưới ngọn gió phủ khói, một cái chòi con lợp lá vách cũng bằng lá đan lại. Một cửa, và trước đó, là thằng Đông dương nhỏ con mà tôi thấy lúc nãy.

Nhin tôi từ đầu tới chân, có vẻ hài lòng, nó dơ tay ra vừa cười :

— Vô di, ngồi xuống đây.

Cái bếp duy nhất có vẻ sạch. Có cái gì đang chín trong cái nồi to. Có mỗi một cái giường làm bằng cành cây, cao chừng một thước.

— Giúp tao làm một cái giường cho nó ngủ đêm nay.

— Được rồi, Cuic - Cuic.

Chừng nửa giờ, xong cái giường con của tôi. Hai thằng Á đông dọn bàn và chúng tôi ăn một món canh ngọt ngào với cơm trắng và thịt có hành tây.

Thằng nhỏ, bạn Cuic - Cuic chính là thằng bán thang cùi nó không ở trên đảo, cho nên đêm đó, chỉ còn lại hai đứa tôi. Ngọn lửa nhỏ soi sáng mặt hai đứa ngồi đối diện. Bọn tôi dù xét nhau bằng cách vừa nói chuyện vừa tìm hiểu nhau.

Mặt Cuic-Cuic không còn vàng nữa. Vì nắng màu vàng trở thành màu đồng. Mắt hơi nhăn, đèn sáng và nhìn thẳng khi nói chuyện. Nó hút những điếu thuốc dài vẫn lấy bằng lá thuốc đen.

Tôi vẫn còn hút những điếu thuốc vẫn trong giấy gạo trang mua từ Đảo Quỷ.

— Tôi trộm hết mấy con vịt của chúa trại tù nên mới chạy qua đây đó chứ. Vì nó muốn giết tôi mà. Chuyện đó ba tháng rồi. Không may là tôi thua hết cả tiền vịt lẫn tiền than hai cái lò này.

— Mày chơi ở đâu?

— Trong bùn lau. Đêm nào cũng có mấy thằng Á đông từ trại tù Inini và mấy thằng khác đã được thả ra ở Cascade tới đó đánh.

— Thế mày có định vượt biển?

— Tao chỉ nghĩ tới chuyện đó và khi tao bán than là tao tính chuyện mua một cái thuyền, tìm một thằng lòi hiết lái và muốn đóng với tao. Bây giờ thì ba tuần nãy, tao đủ tiền bán than để mua thuyền đóng vì có mày biết lái rồi.

— Tao có sẵn tiền rồi Cuic-Cuic. Không phải chờ bán than đâu.

— À, vậy thi ngon rồi. Đang có một cái xà-lúp lối một ngàn rưỡi quan. Của một thằng Da đen đón cùi bán.

— Tốt, mày thấy thuyền chưa?

— Rồi

— Nhưng tao muốn thấy nó.

— Để mai tao đi gặp thằng Xô-cô-la, tao gọi tên nó vậy mà. Bây giờ mày kề tao nghe chuyện « đồng » của mày đi, Papillon. Làm sao mày dẹt khỏi cái đảo Quỷ

được? Sao anh Chang tao không đi với mày?

Tôi kẽ lại nó nghe cuộc vượt ngục của tôi và cuộc chạy đua trốn bùn lau sậy hoang vu và cái chết của thằng bạn đường Sylvain.

— Tao hiểu rồi, Chang không muốn theo mày vì nguy hiểm lắm. Mày có số may lớn cho nên mới sống sót tới đây được. Tốt lắm.

Bọn tôi nói chuyện cả ba giờ đồng hồ nhưng ngủ sớm vì nó phải dậy sớm đi gặp thằng Xô-cô-la. Khói làm tôi ho nhưng nhờ đó không có con muỗi nào. Tôi ngủ và mê thấy trời đẹp và con thuyền tụi tôi băng băng trên sóng trên đường tim về tự do.

Buổi sáng lửa vẫn còn cháy, có tiếng gà ó nhưng không có tiếng chim hót nào. Khói lò than đã đuối chúng đi xa cả. Tôi uống trà và ngậm cái đùi gà của Cuic - Cuic trao cho, và giữ thêm hai cái cho cả ngày nữa. Con heo nằm trên giường Cuic-Cuic và chắc là nó lười lầm vì đến lúc đó nó vẫn còn ngủ.

— Tao đi đây, mày theo tao. Có ai kêu hay thòi sáo, đừng trả lời. Đừng lo, không ai nhập vào đây nổi đâu. Nhưng nếu mày ló ra trên bùn tụi nó có thể hạ mày một phát thôi.

Con heo dậy theo tiếng gọi chủ nó. Nó ăn, uống rồi đi ra và tụi tôi theo. Nó đi thẳng ra bùn. Đến một chỗ khá xa chỗ hôm qua, nó dần vò bùn lau. Đi độ chục thước, nó trở lại. Nó không thích lối này. Ba lần trở lại như vậy nó mới đi thẳng một lèo. Cuic-Cuic bám sát nó, không chần chừ, cho đến khi lên tới đất cứng.

Tôi ở nhà cả ngày, ăn mấy quả trứng còn lại làm quen với hơi khói than và đê ngâm cảnh trong đảo. Giữa đảo có dòng suối nhỏ, bên cạnh một khu rừng bị đốn mà tôi đoán là chỗ Cuic-Cuic lấy cùi về làm than. Tôi thấy cả một hòn đất sét, chắc là do Cuic-Cuic lấy bồi lên cây để đốt không bốc khói. Có mấy con gà mồ rác bên bờ suối. 1 con chuột không lò chạy vút qua, và cách đó mấy thước, tôi thấy một con rắn dài hai thước nằm chết. Chắc chắn là con chuột hồi nãy đã giết nó.

⇒

Cả ngày đó là một chuỗi khám phá. Tôi gặp một gia đình nhà kiếng. Độ mười con khỉ con, chuyền cành này qua cành khác và la hét inh inh khi trông thấy tôi.

Chiều tối Cuic-Cuic trở về.

— Tao không gặp Xô-cô-la. Chắc nó đi mua thức ăn ở làng Cascade. May ăn no không?

— No.

— Ăn nữa không?

— Thôi.

— Tao có mang về hai bao thuốc đen, chỉ có thứ đó thôi.

— Cám ơn mày, cũng vậy mà. Khi nào thằng Xô-cô-la về?

— Hai hay ba ngày, nhưng mai tao sẽ đi và di hăng háng như vậy, vì mình đâu biết nó đi từ hôm nào.

Hôm sau trời đã mưa lớn nhưng Cuic-Cuic vẫn ra đi, mình trần, quần áo bọc trong vải sơn kẹp dưới nách. Tôi không đi theo nó vì nó bảo « Tôi gì mà chịu trót ».

Mưa ngừng, nhìn mặt trời tôi đoán chừng mười, mươi một giờ. Một trong hai cái lò than, cái thứ hai, sắp dưới trận mưa như thác lũ. Tôi đến gần nhau. Cái vẫn còn đỏ. Khói bốc lên liên miên từ cái đống vỏ hình thù này. Thinh linh, tôi dựa mắt trước khi nhìn kỹ lần nữa, vì tôi không tin cặp mắt minh: nắm chiếc giày lộ ra trong nhà lò than. Rõ ràng là nắm chiếc giày này xếp thẳng góc nhau từng đôi một và trên mỗi chiếc có một gót chân và một ống chân ở đầu.

Vậy là có ba người đang bị thiêu trong lò than. Khói cần phải nói là tôi ớn lạnh khắp xương sống. Cúi gần xuống lấy chân phu một ít than cháy dở, tôi khám phá ra cái chân thứ sáu.

Tôi chạy với đến bờ suối ngâm mình trong nắng. Thật kỳ lạ, tôi không xuất mồ hôi, mà chỉ thấy khát người lạnh dần, đầu óc cũng vậy. Cả giờ sau, mới có mồ hôi giọt mồ hôi trên trán, vì tôi càng nghĩ rằng, sau khi tôi đã khoe với nó tôi còn nhiều tiền giấy trong lỗ hậu môn mà hắn chưa giết tôi thì thật là phép lạ. Trừ khi nó đã dành tôi cho một cái lò thứ ba?

Tôi nhớ lại anh Chang nó đã kề tôi nghe rằng hắn ở tù vì tội cướp của giết người trên một chiếc

ghe. Khi bọn nó nhảy lên boong tàu để phi, chúng mần hết một gia đình, mặc dù là vì những lý do chính trị. À, đây là những tay giết người hàng loạt đã được huấn luyện. Hơn nữa tôi cũng chỉ là một thằng tú. Tình thế thật kỳ khôi.

Tôi kiềm lại tình thế. Nếu tôi giết Cuic-Cuic và bỏ vào cái lò than, không ai thấy ai biết. Nhưng con heo không tuân lệnh tôi. Vậy là tôi không có cách ra khỏi hòn đảo con. Nếu tôi khổng ché nó, tôi có thể buộc nó đưa tôi ra khỏi đảo rồi tôi sẽ giết nó trên đất cứng ngoài kia. Nếu tôi ném xác nó xuống bùn, nó sẽ biến mất. Nhưng chắc cũng có lý do gì nên nó mới đốt mây thằng kia trong lò mà không ném xuống bùn.

Bắn tay, tôi bắt cần, nhưng nếu mây thằng bạn Á đông nó biết và biến thành bạn săn người đi lùng tôi, thì với sức băng bụi của chúng, tôi sẽ chỉ là miếng bánh ngon.



Cuic-Cuic có một khẩu súng nòng ngắn, nạp đạn ở phía trên. Nó không rời cây súng một phút, dù là để làm «xúp». Nó ngủ với cây súng và mang theo cả khi nó đi 远方, đái. Tôi phải giữ con dao của tôi sẵn sàng ngoài vỏ luôn luôn, thế nhưng tôi còn phải ngủ chử. À, như vậy mà tôi lại chọn han làm bạn vượt ngục!

Cả ngày đó hôm không ăn. Và tôi cũng chưa biết định sao khi tôi nghe tiếng hát. Thằng Cuic-Cuic về. Núp sau lùm cây, tôi thấy nó về. Nó đeo một cái thúng trên đầu, và khi nó đến gần bờ lâm tôi mới đi ra. Vừa cười, nó vừa chuyền cho tôi mang bao bột bèn hông và đi thẳng về chòi. Tôi đi theo sau.

— Có tin mừng, Papillon ơi, thằng Xô-cô-la về rồi. Nó vẫn còn cái thuyền. Nó nói cái thuyền chịu nổi năm trăm ki. Cái bao mày ôm toàn là những bao bột mì để làm buồng đó. Ngày mai mìn con lấy

thêm nữa vì mai mày đi với tao đến coi cái thuyền luồn.

Tất cả cái đó, Cuic-Cuic cắt nghĩa cho tôi mà không quay lại. Bọn tôi đi thành hàng một. Trước hết con heo, rồi nó, rồi tôi. Nó có vẻ chưa muộn nhất tôi ngay vào cái lò than vì nó còn tính đưa tôi đi coi thuyền và đã bắt đầu lo vật liệu cho chuyến vượt ngục: thi cái bao đầy bao bột này.

— Chà, một cái lò sụp rồi. Chắc là tại mura rồi. Mura như thác vây súc mây mà **đứng**.

Nó cũng chả đến coi cái lò than mà đi thẳng về chòi. Tôi không biết nói sao. Làm ra vẻ không thấy gì hết, cũng không được. Cái chòi cách cái lò có hai mươi lăm thước mà làm gì cả ngày không chạy ra coi nó sụp.

— Mày để tắt lửa à?
— Ở, tao không để ý.
— Nhưng mày không ăn sao?
— Không, tao không đói.
— May đau?
— Không.

— À, vậy sao mày không húp hết tò **xúp**?

— Cuic-Cuic, ngồi xuống đi, tao phải nói với mày.

— Để tao chum lửa lên.

— Không. Tao muốn nói với mày ngay.

— Cái gì đó?
— Cái lò sụp lòi ra ba thằng mày thuỷ trong đó. Cát nghĩa tao nghe di.

— À, vì vậy mà tao thấy mày tức cười quá.

Và không chút xúc động, nó nhìn thẳng mặt tôi:

— Sau khi thấy vậy mày không yên bụng chứ gì. Tao hiểu lầm, tự nhiên mà. May mà mày không đâm tao vào lưng. È nghe nè Papillon, ba thằng đó là ba thằng săn người. Chừng một tuần trước đây, à mười ngày chừ, tao có bán mồi thai cho Xô-cô-la. Thằng nhóc mày thấy dày hôm trước phụ tao kéo mây cái bao ra khỏi đảo. Rồi lâm nghe:

lấy một cái dày nối dài hơn hai trăm thước, tui tao kéo mây cái bao lướt trên bùn. Từ đây đến cái lach nước nhỏ kia chỗ Xô-cô-la đậu cái thuyền nó. Tui tao để lại nhiều dấu lâm. Rồi thêm mây cái

bao mắc đích ào roi rải rác mây cục than nữa. Thế là có một thằng săn người đầu tiên đánh hơi được.

Nghe mây con lú ngoài rừng kêu, tao biết là có thằng nào đó trong bụi. Tao thấy nó mà nó không thấy tao. Tao đi ngược vòng sau lưng nó, chụp ngay được nó không khó gì. Nó chết mà không thấy mắt thằng giết nó. Vì tao biết là bùn sẽ nỗi xác lèn sau hai ba ngày nên tao mang nó tuốt vô đây để trong lò than.

— Còn hai thằng kia?

— Ba ngày trước khi mày đến. Đêm tối đèn mà yên lâm. Hai thằng ở quanh hồ từ chập tối. Có một

thằng thỉnh thoảng khói bay phía đó lại ho lén, nên tao biết. Chạng vạng sớm, tao mạo hiểm đi ngược lại phía có tiếng ho, băng qua bãi rác vòng lại. Khói nói dài dòng, là thằng đầu tao cắt cổ nó. Không kêu một tiếng. Còn thằng thứ hai, có một khẩu súng săn, nó làm mà đứng dậy để nhìn sâu vào đảo. Tao hạ nó phát một và tặng thêm một mũi dao vào tim vì nó ngắc ngoài. Papillon, đó là ba thằng mày thấy trong lò đó. Hai tên Á rap và 1 thằng Tây. Bé từng thằng băng qua bãi bùn không dễ nghe mày. Cuối cùng, tui nó nằm trong lò hết.

— Có thực là câu chuyện như vậy không?

— Thực chứ, Papillon, tao thè mày.

— Sao mày không liệng tui nó xuống bùn?

— Thị tao đã nói rồi, bùn làm nỗi xác mày: Có lần mây con nai lớn rớt xuống rồi mây hôm sau nồi lén chình inh đúng chỗ đó. Mùi hôi bốc xa, rồi mây con kén kén túi. Lâu ngày lâm, rồi tiếng kêu và cảnh nó bay lượn làm nhiều thằng tò mò tới. Papillon, với tao, mày không sợ gì hết, tao thè đó. Nè, muốn chắc, mày cầm lấy khẩu súng tao đi nếu mày muốn.

Tôi thèm muốn chết để giặt lấy cây súng nhưng tôi tự kèm được và

với giọng tự nhiên nhất đời, tôi nói:

— Không, Cuic-Cuic. Nếu tao ở đây, là vì tao cảm thấy ở với một người bạn, yên thân. Mai mày phải đốt lại mây thằng săn người đi vì mày phải biết cái gì xảy ra ở đây một khi mình đi rồi. Tao không muốn bị tố thêm ba cái án mạng, dù là tố vắng mặt mình.

— Ở, tao sẽ đốt tui nó lại mai. nhưng đừng có lo, không thằng nào có thể đặt chân lên đảo này. Qua thế nào cũng chìm mà.

— Với một cái bê cao su thì sao?

— À, tao chưa nghĩ tới

— Nếu có thằng nào dẫn mây thằng hiến binh tới đây và tui nó có ý leo lên đảo này, mày tin tao đi, một cái bê là đủ mà, cho nên mày phải đóng cho mau mới được.

— Được rồi. Mai mày chum lại cái lò, chưa tắt hẳn mà. Chỉ cần làm hai ống khói thôi.

— Thôi ngủ đi mày, Cuic-Cuic.

— Ở ngủ ngon. Đừng sợ nghe Papillon, mày phải tin tao chó.

Nằm xuống chăn ấm, tôi châm điếu thuốc. Mười phút sau, Cuic-Cuic ngáy đều. Con heo cạnh nó cũng rống ngon. Tôi nằm thoải mái, ấm áp và thiếp đi với ý nghĩ này trong óc: hoặc sớm mai tôi tỉnh dậy và mọi việc ngon lành giữa hai đứa tôi, hay là thằng cha này đồng tuồng lành nghề hơn là kịch sĩ Sacha Guitry và vậy là tôi hết đời vì đã lỡ biết quá nhiều về nó.

Cầm ly cà phê nhỏ trên tay, thằng chuyền viên giết người hàng loạt đánh thức tôi dậy với một nụ cười thật dễ chịu.

— Nè, uống đi và nhậu luôn cái bánh này đi.

Ăn uống xong, tôi lau mồ hôi trên bẳng nước, trong cái thùng ton-nô lúc nào cũng đầy ắp nước,

— May phu tao chứ, Papillon?

— Ở.

Chúng tôi kéo chân mây xác

cháy dở. Tôi nhận ra ngay mà không nói gì, cả ba đều bị mồ hôi. Thắng Á đông dễ thương đã moi móc trong ruột mây thằng này để tìm tiền giấu trong hậu môn. Có chắc là tui này là tui săn người? Tại sao lại không là săn bướm hay săn thú? Nó đã giết mây thằng này để tự vệ hay để cướp. Thôi, nghĩ đủ quá rồi. Bọn tôi vui chúng xuống cái lô trong lò, phủ cùi và đất sét lên. Dựng lại hai ống khói và cái lò cháy lại với hai nhiệm vụ: làm than cùi và biến thành tro ba cái con ma này.

— Thôi lên đường, Papillon.

Con heo con mở đường trong chốc lát. Nối đuôi nhau, bọn tôi vượt qua bãi. Tôi cứ bị ám ảnh nhào đầu xuống bùn. Cảm giác khi thấy thằng Sylvain chum lím trong đó quá mạnh khiến tôi không bình tĩnh đi qua bãi bùn được. Mồ hôi giọt, tôi bước chậm từng bước của Cuic-Cuic, nó bước là tôi bước, không biết gì hết.

Hai giờ sau bọn tôi đến chỗ thằng Xô-cô-la đốn cùi. Chúng tôi không gặp ai dọc đường lúc băng bụi lau nên cũng không mất thì giờ để trốn ai.

— Bông-rua, bạn

— Bông-rua, Cuic-Cuic.

— Khoẻ không?

— Khoẻ

— Chỉ cái thuyền cho bạn tao coi.

Cái thuyền chắc, nặng, nhưng khỏe. Tôi cầm con dao của tôi khắp mọi nơi. Không chỗ nào sâu hơn nửa phân. Cái đáy cũng chắc. Gỗ này là thứ hạng nhất,

— Bạn bán bao nhiêu?

— Hai ngàn rưỡi quan

— Tôi trả bạn hai ngàn.

Thế là xong.

— Thuyền này không có lái, Tôi sẽ trả bạn năm trăm quan nữa bạn làm thêm một lái, một cột buồm

→

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG
midol
Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CÓ KINH
Pub.TÂN-TRI

và cái lườn thuyền nữa. Cái lườn, cái lái bằng gỗ cứng nghe. Cái cột buồm ba thước gỗ nhẹ và uốn cong được nghe. Bao giờ xong?

— Tám ngày.

— Đây là hai tờ giấy một ngàn và một tờ năm trăm quan. Tôi cát đòi, tôi đưa bạn hết lúc giao thuyền. Giữ lấy 3 tờ kia ở nhà bạn nghe. Hiểu không?

— Được lắm.

— Tôi muốn có nhưa hồi, một thùng ton-nô nước, thuốc lá, hộp quẹt, đồ ăn cho bốn người trong một tháng; bột, dầu, cà-phê, đường. Máy đồ này tôi trả tiền riêng cho bạn. Bạn sẽ giao hết cho tôi trên con sông Kourou.

— Nay bạn, tôi không theo bạn trên cửa sông được.

— Tôi không cần điều đó. Tôi chỉ cần bạn giao thuyền cho tôi trên sông, chứ không phải trong xô rums này.

— Nè, đây là mấy bao bột mì, dây kim và chỉ.

Bọn tôi trở về nơi trú ẩn Cuic-Cuic và tôi trước khi trời tối, bình an. Trên đường về, nó đeo con heo trên cổ, vì con heo mệt.

Hôm nay tôi ngồi một mình đang lo đan cái buồm thì nghe tiếng gọi. Núp trong bụi, tôi đến gần ven bờ và nhìn qua phía bên kia: Cuic-Cuic đang cãi nhau, dơ chân dơ tay với anh chàng Á Đông trí thức cự tay nó mà tôi từng gặp trên đường băng qua bãi sau sậy để tới đây nhiều ngày trước. Tôi hiểu là thằng kia muốn vỗ đảo mà Cuic-Cuic không chịu. Mỗi đứa họ cầm một lưỡi dao hái trên tay. Thằng cự tay có vẻ nóng nảy hơn. Miễn là nó đừng hại Cuic-Cuic của tôi. Tôi quyết định xuất hiện. Tôi huýt lên. Họ cùng quay lại phía tôi.

— Cái gì thế, Cuic-Cuic?

— Tao muốn nói chuyện với mày, Papillon.— Tên kia la lên — Thằng Cuic-Cuic không chịu cho tao qua.

Sau mươi phút cãi cọ nã, con heo mở đường và họ đi vào đảo. Ngồi trong chòi, mỗi người một cốc cà phê trên tay, tôi chờ nghe họ nói.

— Cuic-Cuic nói trước. Đây này câu chuyện như vậy. Thằng này nó muốn bằng bất kể cách nào, đi vượt ngục với mình. Tao, tao cat nghĩa cho nó là tao không ăn thua gì trong vụ này, chính mày trả tiền và điều khiển hết. Nó không chịu tin tao.

— Papillon — tên kia nói — thằng Cuic-Cuic bắt buộc phải đem tao theo nó.

— Tại sao?

— Chính nó chặt cái tay của tao hai năm trước đây trong lúc đánh bạc. Nó bắt tao thề là không được giết nó. Tao chịu thề với một điều kiện: suốt đời nó phải nuôi tao, trừ phi lúc nào tao không đòi nữa thì thôi. Vậy mà bây giờ nó đi, tao đâu gặp nó được nã. Cho nên hoặc là nó để mày đi một mình, hoặc nó phải dẫn tao theo.

— À, cái này thì ít khi gặp ở đời lắm. Nè, nghe đây nghe, tao bằng lòng đắt mày theo. Cái thuyền lớn mà chắc dù sức chở thêm. Nếu Cuic-Cuic bằng lòng, tao đắt mày theo.

— Cám ơn mày. Thằng cự tay nói.

— Mày tính sao, Cuic-Cuic?

— Đừng ý nếu mày muốn.

— Còn một việc quan trọng. Mày có thể thoát khỏi trại bị cáo mất tích và bị đuổi theo mà vẫn kịp đến bờ sông trước tối không?

— Không khó gì cả. Tao ra lúc ba giờ chiều và hai giờ sau tao đã đến bờ sông rồi.

— Nay Cuic-Cuic, mày tính có tìm ngay được chỗ nó đứng để cho nó lên thuyền lúc ban đêm không?

— Chắc chắn được.

— Tuần nữa mày tới đây để biết ngày lên đường.

Thằng cự tay trở về vui vẻ sau khi bắt tay tôi. Tôi thấy họ lúc họ rời nhau bèn bờ bên kia, siết tay nhau trước khi chia tay. Tất cả trôi chảy. Khi Cuic-Cuic trở lại, tôi nhao nó:

— Mày ký cái công-trà gì kỳ cục với kẻ thù mày vậy. Sao mày chặt tay nó?

— Cãi nhau lúc đánh bạc.

— Thà mày giết nó còn hơn.

— Không, vì nó là một thằng

bạn tốt. Ở tòa án trong tù về vụ đó, nó bênh tao hết mình, nói rằng nó tấn công tao và tao tự vệ hợp pháp. Tôi tao đã thỏa thuận tự do với nhau và phải giữ cho đồng hoàng. Kẹt một cái là tao không dám nói với mày vì mày trả tiền hết cú vượt ngục này.

— Tôi được rồi khỏi nói nữa mà Cuic-Cuic. Nè lúc nhỡ Trời mà tự do rồi, mày muốn làm gì thì tùy ý.

— Tao sẽ giữ lời hứa với nó.

— Vậy mày tính làm gì lúc đó!

— Mở tiệm ăn. Tao nấu bếp giỏi lắm, còn nó chuyên môn làm món mì, giống như Spaghetti vậy.

Vụ bắt ngờ này làm tôi đâm vui vẻ. Câu chuyện thật tức cười làm tôi nhao Cuic-Cuic hoài.

Xô-Cô-La giữ lời hứa: năm ngày sau mọi thứ đã xong. Đội một cơn mưa lớn, bọn tôi đi coi lại thuyền: Cột buồm, lườn, lái đã lắp xong ngon lành bằng gỗ tốt. Các thực phẩm cồng chất đầy lên đó chờ bọn tôi đầy thuyền xuống nước. Chỉ còn cần báo cho thằng cự tay. Xô-cô-la nhận lời đi báo tin cho nó. Để tránh mối nguy phải đến sát bờ trong đòn nó. Xô-cô-la đắt nó đi thang tới chỗ xuống thuyền luôn.

Cửa sông Kourou được đánh dấu bằng hai ngọn pha. Nếu trời mưa, có thể đi lợt ngay giữa sông, miễn đừng giăng buồm lên. Xô-cô-la cho tôi thèm sơn đen và cọ sơn. Bọn tôi vẽ lên buồm chữ K lớn và số 21. Số K 21 là số đăng ký của một thuyền câu vẫn thường ra khơi ba đêm. Nếu họ thấy bọn tôi giăng buồm ở ngoài cửa biển, họ sẽ lầm với chiếc thuyền kia.

Chiều mai mười chín giờ, một giờ sau khi trời tối. Cuic-Cuic xác nhận với tôi là đã tìm ra đường đi từ chỗ giấu thuyền về đảo và sẽ về đón tôi đúng lúc để ra sông. Chúng tôi sẽ rời đảo lúc năm giờ chiều để có đủ một giờ đi bộ.

Chúng tôi trở về chòi vui vẻ. Không quay đầu lại, Cuic-Cuic vừa đeo con heo trên cổ vừa nói liên miên :

— Vậy là sau cùng tao có thể thoát khỏi nhà tù. Đó là nhờ mày và anh Chang tao. Có lẽ ngày nào đó, Tàu bỏ xứ tao đi, tao sẽ trở về được quê hương.

Tóm lại, nó tin tưởng nơi tôi và nhận ra rằng cái thuyền làm cho tôi thích điên lên như con chim. Tôi ngủ đêm cuối trên đảo, mà tôi hy vọng là đêm cuối cùng trên đất Guyane.

Nếu tôi ra khỏi sông và vượt biển, đó là tự do, chắc chắn. Nguy hiểm duy nhất là đám thuyền, vì từ hồi có chiến tranh (bấy giờ là năm 1943) không xứ nào dám đón vượt ngục nữa. Như vậy ít nhất chiến tranh cũng giúp được bọn tôi chút đỉnh. Nếu bị chém, là chết, đúng vậy, nhưng phải biết ngừng lại chứ. Tôi nghĩ tới Sylvain: đáng lẽ nó ở đó với tôi, bên cạnh tôi chứ, nếu không có sự bất cẩn nọ. Tôi ngủ thiếp đi trong khi tưởng tới một cái điện tin:

«Ông Chưởng Lý Pradel.

«Cuối cùng, tôi đã thắng được con đường hủy hoại mà ông đã nhất định ném tôi vào. Dù sao tôi cũng mất chín năm».

(Đây là người đã buộc tội tôi khốc liệt nhất tại Tòa án hình 9 năm trước khi người ta chỉ dựa vào lời trói duy nhất của nạn nhân: «Papillon giết tôi» để kết án tôi chung thân khổ sai trong khi có tới mười mấy người cùng tên Papillon ở vùng đó và trong khi tôi chẳng hề quen biết gặp gỡ nạn nhân bao giờ cả.)

Mặt trời đã lên cao khi Cuic-Cuic đánh thức tôi dậy.

Trà và bánh. Chung quanh tôi dây hộp là hộp. Cả hai cái chuồng bằng dây mây.

— Mày dùng cái chuồng này làm gì?

— Tao để mây con gà để ăn đường.

— Mày ngốc quá, Cuic-Cuic! Không mang gà đâu.

— Mang chó, tao muốn mè.

— Mày đau à? Lỡ mình đi chậm mây con gà nó gáy hú sáng sớm trên sông, thi có nguy không?

— Tao, tao không bỏ gà đâu.

— Vậy mày quay nó và phết mỡ và dầu vò. Đủ ăn được trong ba ngày.

Sau khi đã chắc được, Cuic-Cuic chạy ra tìm bắt mây con gà, nhưng tiếng hét của bốn con đầu tiên nó bắt được đã báo động các con khác, và sau đó nó không thể chộp thêm con nào vì chúng lẩn vào trong bụi hết. Thật là bi ảm: không biết vì sao mà các con vật linh cảm được mối nguy hiểm của chúng.

Đeo nặng như những con lừa, chúng tôi băng qua bãi bùn sau đuôi con heo. Nó yêu cầu tôi cho mang theo con heo.

— Mày hứa nó không la het chứ?

— Tao thề là không. Nó im khi tao ra lệnh im. Mày lần bị cọp đuổi bắt ngòi, nó cũng không la. Mặc dù lòng nó dựng đứng lên cả.

Tui chắc nơi lời Cuic-Cuic, tui bằng lòng đem con heo cưng của nó theo. Khi đến chỗ giấu thuyền, trời đã tối. Xô-cô-la đã sẵn đó với thằng cự tay. Hai cái đèn pile giúp tôi kiểm điểm lại hết. Mọi thứ có đủ: buồm lái đã trơn tru. Tôi chỉ cho Cuic-Cuic thử vài lần cho quen. Nó quen việc khá mau. Tôi trả đủ tiền cho thằng Da đen đúng hẹn. Nó khà ngày thơ đến nỗi mang theo cả giấy dán và mây mảnh nữa giày bạc. Nó doi tôi dán lại cho nó. Không lúc nào, nó nghĩ tôi có thể quyết tiền của nó. Những người không nghĩ xấu cho người khác thì chính họ phải là người tốt. Xô-cô-la là một người ngay thẳng, tốt.

Sau khi từng trông thấy người ta đổi dãi thế nào đối với những tù khô sai, nó đã không ân hận gì khi giúp ba đứa tôi trốn thoát địa ngục. —Vĩnh biệt, Xô-cô-la.

— Chúc bạn và cả nhà mạnh giỏi nghe.

— Cám ơn nhiều lắm.



ĐỐI LẬP VỚI ĐÀN ÔNG

đáng ca ngợi

+ NGUYỄN THỊ TƯƠNG GIANG

Hồi này giá giấy đang lên. Vì vậy, dùng giấy mực chữ nghĩa mà ca ngợi đàn ông là càng mắc tội phi phạm nặng. Vả lại, xét cho cùng đàn ông chẳng được cái tích sự gì đáng phải hao giấy bút để mà bốc thơm.

Nhưng lần này Giang tôi phá lệ, nhất định phải dùng cột báo này để suy tung một người đàn ông kiều mẫu, siêu can đảm. Không biết tên tộc ông là gì, cứ biết ông là đức lang quân khai ái, khai kinh của bà Kiều, mà hồi này bà Kiều đã thành... nữ danh nhân, vậy xin cho ông hưởng sự thơm lây xin gọi ông là ông... Kiều vậy.

Ông Kiều đáng được nhà xã hội, trong chương trình bảo vệ hạnh phúc gia đình, tặng cho bằng tưởng lục là ông chồng kiều mẫu số một, và phát cho một thứ bội tinh vì ông Kiều đã có công cảm nín để giữ hạnh phúc gia đình rất ư là can đảm. Không anh đàn ông nào có gan ngồi nhìn vợ trình diễn công khai và mê ly tuồng tích «sống thác với tình» với một người đàn ông khác mà không nỗi máu tam bình... Đàng này ông Kiều không tầm thường như vậy... ông cao thượng, cao táo chót vót dinh nhà hát tây, ông cứ mỉm cười lặng nhìn thế sự, mặc cho vợ ông chàng hảng rút súng bảo vệ người bạn lòng, mặc cho vợ đọc mơ-nuy sáng chiều, nghe tiếng hơi thở, tiếng nói, khóc lóc gào thét vì... «anh Châu»... Ông Kiều vẫn tro như đá, lạnh như đồng... mấy ông đồng phái xấu miệng đã chê ông Kiều bị «miễn dịch vĩnh viễn» cho ông là một thứ cánh gà che chở cho bà Kiều diễn tuồng tình với kép bô gai. Các ông đó tầm bậy. Làm chính chị thì phải lý, bà Kiều đang mần chính chị bà cũng đã lý, đã tro lám và bà vẫn chưa được cái... giải gi.

Tuy vậy có ông Kiều hỗ trợ về cái sự lý, bà sẽ dễ thành công... Càng thành công danh bà Kiều càng thơm lừng. Ông Kiều sẽ thơm lây.. ông đáng bốc thơm là vì thế, là vì cái chí... can đảm có một không hai của đàn ông trần tục này.

NGUYỄN THỊ TƯƠNG GIANG



CON GÁI ● TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI ●



LINH-TRANG phụ trách



Trong nhà ngoài ngõ

TRÚC LY

CON NÍT CHƠI DẠI

Hồi này sao có lâm trò chơi dại thế ? Tưởng cứ nói tới chơi dại là chỉ nhầm vào con nít, nèo ngòi người lớn, thanh niên, ông già cũng lạm ham... chơi dại như điên. Con nít chơi dại, cha mẹ râu đứt ruột vì bị hậu quả thảm. Cứ vài hôm nghe tin một hoặc vài ba cậu con nít lượm đạn, lượm đạn dập chơi dại phải nát tan minh mày. Hôm khác lại nghe một ông nhà binh vô ý đâm cho con lũ súng của bô mà dùa, và bắn đưa người nhà về chịu du âm phủ. Con nít chơi dại chết oan, giết oan người khác lối ở người lớn không canh chừng, không rắn dạy con em... Đó là chuyện trẻ con chơi dại... Vì con nít hay chơi dại như thế, nên ông Tổng Ngọc không chịu làm thân với con nít, nên ông bảo ông không phải là... con nít, con nít thật đáng đánh đòn...

TÓI ÔNG GIÀ CÙNG CHƠI DẠI !

Đây là một chuyện của ông đầu bạc 2 thứ tóc cũng lão dở cái trò dê cù ở giữa đường đổi với 2 cô gái ở tuổi trăng tròn và vì mặc vầy ngắn đã phơi nhẵn như thịt tròn. Ông già mất đở hào quang đã nhảm ngay cái phần hở mà tiền tối. Tôi cho thán già lung mồi gối chún, chạy không kịp 2 cô gái và cũng không chạy khỏi mẩy thầy phú lích nên bị dáo tụng đinh đê lanh án đồng hạng với 2 chú đê tơ. «Học sinh cao bồi» kia ai bảo già còn chơi dại, ham đánh trống, bồi ở ngoài đường bị bắt bồ bắt là cái

TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI ● TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI ● TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI

vào đời

ngã ba... đối lập

● TRẦN THỦY KHƯƠNG

Chưa bao giờ làng báo Anam ta thừa thãi đề tài khai thác như bây giờ. Thời thi tha hồ «suy tung» nhan sắc của quý ông Kinh Tế, Tài chánh, mỗi khi quý vị này «độc chiếm» màn ảnh về hình:.. thành tiền đề ca diễn tuồng «kiếm được».

Đề cạnh tranh, ông Tổng Bộ Trần Hay Phiệu cũng chả chịu thua, ông đưa ra hàng lô tin «Twist». Bắt đầu là chuyên: Lập nhà bí mật để lưu giữ những ai chót dại... nghe thẳng phải gió. Kế đó, là chương trình rộng lớn, vĩ đại : Cấy Giống Lai.

Cái chương trình giống Lai này đã bị báo chí binh Tiểu Ngạo một vài... tháng. Ông Tổng Phiệu nhộn quá, ông nhộn là vì chưa kiếm được ai... gửi đi ngoại quốc cấy giống. Thế nên, ông bèn ra «báo cáo» thanh minh.. ba hoa là nhà báo phịa và từ thuở bé, đến lúc được nhảy lên ngai «xã hội» ông chưa có một lần..bậy bạ.

Nhà báo thấy đó bèn thương và ngồi chờ đợi chương trình mới toanh của ông. May quá, trong những tháng «ăn nằm» ở Bộ «Sô-si-an» ông bèn kinh dâng lên thành phủ toàn bộ chương trình «du lị» chương trình này gọi là chương trình Casino, do đó ông được tấn phong là ông Tổng bộ Casino.

Theo ông Tổng bộ Casino thì : Khu ăn chơi này sẽ hách xi xẳng như khu «La vê ra» của nước không lồ cờ sọc sao và hơn cả xứ Ma nà cỏ của bà hoàng Ci ca mè Gác ken ly.

Mới nghe tất cả những người rách buồm của đất nước có súng nổ đạn reo này.. mừng đến rơi lệ. Nhất là quý vị nhi đồng mừng húm vì sẽ có một «Địt Tây ăn»: giống như bên nước Bè năm hai.

Riêng chị em ta, từ xưa vẫn «được» cuộc đời hùng hục đâm cho chết, lấy làm một sự vui thích và tri ân ông tổng bộ Casino. Số là, từ lâu «Chị em ta» bị cuộc đời này khinh rẻ gọi là «Điếm». Và nhất là các đáng đàn ông lhi..quá lě, bất cứ ở hang cùng, ngõ hẹp nào các ông có ti máu yêu «lá đà» đều ngoan ngoãn đến nạp mạng. Chỉ tội cho «ông» Thanh Quan là lo sốt vó đến vấn đề ngăn ngừa vi trùng... tàn phá dân tộc. Và ông «Thanh Quan» đã phát động một chiến dịch «diệt» chung bệnh Hoa Liễu.

— Chương trình đã chọn đất Vũng Tàu làm thi diễm

ra quân. Kết quả chưa ai sờ thấy thì đúng một tiếng, ông Tổng bộ Casino tuyên bố chức nịch là chọn Vũng Tàu làm thi diễm mở khu «Du Hí».

Kể từ lúc, chương trình Casino được ban hành trên lý thuyết, một vài ba ông Dân Biểu, Nghị sĩ (trong đó có cả Nghị của hội đồng «xôi thịt») nhào vô cỗ võ khô cả nước miếng.

Tội nghiệp, một ông Nghị có tiếng là tay thợ «Béton» của Viện trên ào ào tán tung. Sự tán tung của ông Nghị này đã làm một Nghị Bà phất tay áo thụng.. khóc mũi. Cảnh mũi mẫn như chị Bất khả Kiều lá dỗ.. khóc anh Trần Ngọc... Trui tại nhà Hát Tây.

Một ông khác, cũng thuộc giòng khoác lác, lại cho rằng : Việc mở khu Casino sẽ hữu ích và làm lợi cho ngân sách Quốc gia. Lý luận của ông này có vẻ vững ra phết. Ông cho rằng : Thà rằng cho ăn chơi công khai như thế còn hơn là cảnh ăn chơi thộm thụt...

Đồng ý là thế đi, nhưng thưa nhà ông Bất khả của đồng bào ốm o.. rách người này. Nhà giàu các ông, từ xưa nô vẫn sướng, sướng đời đời rồi. Nhờ các ông ông tí, vì cái khu ca si no của các ông sẽ không thể nào chừa hết gần 4 trăm ngàn «chị em ta» khi Méo rút ra. Hơn nữa, theo luật «lầu xanh» thì.. thủ hỏi, ai là người sẽ đứng ra sưu «vật mới»?

Nếu đây là một chương trình dự liệu cho các quý vị «Bất khả» hết được nhân dân tin nhiệm trong những kỳ «tái cử» thì TK này xin miễn có lời bình Tiểu ngao. Và, xin bái phục tri thông minh của người khai sanh ra cái gọi là Casino Việt Nam giữa thời iầm bom đạn.

Theo ý nghĩ rất nòng cạn, vì các cụ ngày xưa vẫn thường ví von : «Đàn bà con gái dù rộng lượng cách mấy, vẫn cứ là đàn bà con gái», thì TK xin hẳn cái khoản mở khu bán thịt người dù là trong thời chiến hay trong thời bình.

Sở dĩ, TK phải «xin» là vì theo «Gõ... kim túc» chưa có người đàn bà con gái nào tình nguyện làm cái nghề ô nhục đó, T.K. không muốn kết tội một cách quá qui mô, hoặc theo công thức sách vở... nhưng bình thường thì : người con gái bị dẫn vào khu chợ «thịt» đó, là do miệng lưỡi dụ khị của những chuyên viên, hoặc những tay thợ săn thiểu «cẩu bắn» con người. Và, người đàn bà bị ấy và cái «nhợp nhợp» đó, thi đà số là do người... đàn ông nào đó đã phản bội, đã làm tình, làm tình, làm tội quá lě... khiến người đó chán nản đánh nhau mất đứa chán...

Nói như thế không có nghĩa là «Bồi nhợp» «đòn ông» nhưng cứ bình tâm mà xét thì : Đàn ông có một cái tội lớn, lớn kinh khủng là... mõm cứ xoén xoét nói Yêu đến.. Chết với bất cứ người nữ nào. TK chả

(XEM TIẾP TRANG 44)

Điểm mặt cuộc hoà đàm Ba Lê. Muốn hiểu « khung cảnh » nhân sự của cuộc hoà đàm cù cưa này, người ta không thể không nhắc tới vài khuôn mặt đã gầy khó chịu cho công việc theo dõi của các ký giả và quan sát viên. Kẻ bị ký giả ghét cay ghét đắng mà vẫn phải tiếp xúc đều đều là « người phát ngôn » của BV tên họ là Nguyễn Thành Lê. Đó là về phía cộng sản, về phía ta thời có mấy anh bị ký giả gán cho danh hiệu là « công chức già ». Trước hết xin giới thiệu tên Lê họ Nguyễn. Cái mă của Lê đã là 1 đề tài cho người ta đàm tiếu khi nội dung các cuộc họp báo trở nên nhảm chán. Bởi vì cứ mỗi thứ năm là người ta lại bị đến phòng họp Ségur nghe Lê trả ngón trả bài giáo điều. Ít khi Lê vắng mặt, bởi vậy Lê là kẻ hành hạ cái tai cái mắt của phóng viên báo chí nhiều nhất.

Lê dảng người nhỏ thó. Khi thấy Lê xuất hiện người ta phải ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao Bắc Việt là cù cái bản mặt cô hồn đó qua Balé. Thực vậy có lẽ người Lê cũng khá bình hoản nên mặt đã choát lại lot như không có máu. Mặc dù ở Balé hơn 1 năm rồi, ăn bao nhiêu đồ rgo và bồ của Pháp rồi mà mặt lúc nào cũng xanh biếc như của xác chết. Trong khi đó phần đông nhân viên phe địch cũng như phe ta đều lèn kí, mặt mũi hồng hào. Một ký giả Việt kiều giải thích cái tướng của Lê. Ông ta bảo đối với các cụ thi « mặt đó là loại mặt chuột kẹp ». Tánh tình theo đó bùn xỉn và lì lợm. Lúc bình thản trông đã khó coi, lúc Lê cười trộm lại thật là tệ. Đúng là kiểu cười như mếu. Hình hài như vậy Lê lại còn có một tật rất xấu là hay khôi hài thiếu kinh nghiệm. Nhiều khi Lê chọc cười cù tọa nhưng kết quả không có ai cười mà chỉ có mình Lê tự cười lấy. Đến cái tên Nguyễn Ngọc Giao thông ngôn cho Lê cũng không cười. Trái lại tên thông ngôn còn có vẻ khờ tăm, vì phải tìm cách dịch làm sao để cù vần tình thế. Cái tài phiên dịch của Giao đã cứu Lê rất nhiều. Một ký giả miền Nam hồi năm ngoái sau khi nghe Lê họp báo vài lần đã phải bức minh tâm sự: « Tôi không ghét Lê vì nó thuộc phe đối

THỢ CÀY



NHỮNG CHUYỆN BÊN NGOÀI CUỘC HÒA ĐÀM Ở BA LÊ

chuyện Ba Lê do phóng viên Văn Luông gửi về

phương, vì điều đó đáng mừng. Tôi cảm Lê vì nó cù khôi hài ấu làm ngoại quốc tại nó tưởng người mình là 1 dân tộc đếch biết cười. Dân Giao chỉ là vò địch về môn châm biếm thế mà bị tên Lê này nó làm mất danh dự. Mai mốt hòa bình tôi sẽ đầu đơn kiện nó về tội « khôi hài nhạt nhẽo nơi công cộng quốc tế »

Cứ mỗi lần khi Lê lên sân khấu ở Ségur là Lê nói « chào các bạn, hôm nay trời lạnh (hay đẹp) v.v... tôi xin vắn tắt để các bạn về sớm. Nhưng vắn tắt của y cũng đủ làm ta bức mình. Lê nói đúng kiểu « dở chồng đĩa cũ ». Nghĩa là Lê nói y hệt các lần trước là Mỹ xâm lăng, là B.V. đòi này đòi nọ. Biết là nói luận điệu cũ rich khô tai thiên hạ, lâu lâu Lê đổi kiểu vi von hay xô ca dao ra để chọc cười cù tọa. Nhưng sau khi được dịch qua Pháp ngữ cù tọa ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Rồi Lê giải thích tại sao lại buồn cười, cù tọa cũng không cười. Biết là mình đã cương túng thất bại Lê bèn nghiêm nét mặt. Lúc cù tọa mới cười vì cái điệu cù hùng của Lê trông rất tức

cười và đáng tội nghiệp. Lê thường chấm dứt bằng câu : Nên các ban không có gì hỏi thì xin hẹn gặp lại vào thứ năm tới. Nói rồi là vội đứng dậy vì sợ bị ai hỏi thêm. Lê rất ghét những câu hỏi thêm, hỏi vặn. Vì Lê không bao giờ trả lời thẳng vào câu hỏi. Lê chỉ nhắc lại đúng các lời lẽ của các bản văn đã được công bố. Ngoài việc đó thì Lê chỉ nhai đi nhai lại câu trả lời « như vậy là đã quá rõ rồi » hay câu « Tôi nói về vấn đề này nhiều rồi ». Điểm thèm một nụ cười trên. Lê tra làm điều trơ trên như tỏ vẻ mình thành thạo hay bặt thiệp. Mỗi lúc y tới là y nhào vò phia ký giả Mỹ bắt tay bừa. Nhiều ký giả đành đưa tay ra nhưng sau đó họ nhún vai rồi đi ra quán nước uống để mặc Lê họp báo. Một nữ ký giả đã phải lắc đầu than : « Bữa nào tôi mệt mà thấy ông này là lại là con nhóc đần ». Đối với những người đã quá chán ngán cái việc theo dõi cuộc hoà đàm vì họ ít biết tin tức đòn đại ngoài hành lang thì việc nghe Nguyễn Thành Lê họp báo là một cực hình.

Nói xấu phe đối phương mà không điểm mặt phe ta e mang tiếng là không biết minh biết người ». Sự thực phe ta cũng lắm khuôn mặt khó chịu. Việt kiều các giới ở Balé đều nhắc tới anh « công chức già ». Cái danh hiệu « công chức già » này được phổ biến từ nơi các sinh viên Việt kiều phe quốc gia. Thực ra trong phe ta không có ai già cả. Ai cũng có vẻ trẻ trung và ăn mặc rất mới rất hợp thời trang. Vậy có lẽ cái chữ « già » này dùng để chỉ tánh tình, thái độ và lập trường... Anh em sinh viên Việt kiều ghét « anh công chức già » vì theo họ nghĩ tất cả lỗi lầm làm hao hụt nhuệ khí và danh dự của phe ta đều do anh « công chức già » này mà ra. Anh ta bị coi như một công chức già vì ảnh làm việc theo điều đốc phủ sứ cõi xưa, không thân dân, không có sáng kiến mà lại rất khen kiêu. Hồi anh em sinh viên Việt kiều đang hăng say lo tò chục kế hoạch để yểm trợ cho phe ta, ảnh được mời tới dự một buổi họp khá đông, nhưng ảnh cho rằng không quan trọng ảnh không tới, mà chỉ sai một anh « công chức già » khác đại diện ảnh tới. Nhưng cái anh công chức già này lại là người đã bị tai tiếng quá nhiều nên anh em sinh viên rất ghét. Thái độ của « anh công chức già » kia từ đó làm cho tôi đặc biệt chú ý và không ngót ngạc nhiên.

Trong nội bộ của « ảnh », ảnh cũng tỏ ra rất khen kiêu.Ảnh chỉ họp sơ sơ với vài người còn việc quản trị thì ảnh nghe theo lời tâu của hai anh công chức già phụ tá của ảnh. Một cao, một lùn. Tên công chức già cao này là 1 cựu công chức già đào nhiệm sau lại được vỗ làm việc. Bấy tháng sau là hẵn lại rút lui. Vì lý do chính tự hán khoe là có 1 sở ở Gia Nã. Đại công hiến cho hẵn một chỗ ngồi ngồi ngon và bồ hơn. Thế là tên « công chức già » cao bỏ đi. Nhưng tên « công chức già » cao bồ đi. Nhưng tên « công chức già » cao bồ đi là phải. Vì giai đoạn béo

bở đã hết mà giai đoạn khic khỏe sắp tới nên y tính mất thính mũi ngửi thấy trước mọi người nên bỏ đi đi đúng lúc. Hồi y làm phụ tá hành chánh y áp dụng nguyên tắc hành chánh rất tân kỳ. Ai biết nịnh bợ thi săn sàng trả thù lao cao. Ai không biết luôn cùi là cùi chiếu theo vận kiện mà xử. Do đó mới có người cùng trật, cùng hạng cùng một bộ tuồng làm việc bên ngoài mà ảnh được trả hơn ba chục

tỷ còn anh bị ghét chỉ được trả có hai chục. Việc này chứng tích còn nguyên trên sổ sách. Thời kỳ đầu có mua sắm trang bị nên anh « công chức già » cao rất béo bở đến khi moi việc mua sắm xong thì y « đột » lẹ. Đề lại quyền hành cho « anh công chức già » lùn lùn. Và từ đó anh công chức già lùn có vẻ quan trọng hơn, mọi chuyện tiền bạc, làm lập bờ về nội bộ đều do anh này.

(CÒN TIẾP)

PHÙ SA LỘC—Đừng nản. Sẽ cố gắng thu sếp để đăng trong các số gần đây. Bài (nhất là thơ) nhiều quá chịu không thấu. Cả hai bài thơ mới đã chọn.

HOÀNG ANH TÀM—Để mở mục «đoán văn» sẽ đăng «Đọc đường». Hai bài thơ đó không đăng được vì chưa gây được rung động và thiếu «liền». Chỉ có thể nói được đến thế. Mến nhiều.

HỒ ĐĂNG HẢI.—Sẽ thu xếp đăng bài của Hải sớm hơn. Xin đừng nóng ruột, bởi còn rất nhiều những người khác gửi từ lâu vẫn chưa được đăng. Mến.

NHẬT ĐÀN.—Đã nhận được truyện ngắn và 1 bài thơ. Thơ Đàn còn 1 bài chọn từ lâu nhưng chưa đăng, sẽ thu xếp để đăng sớm. Cứ kiên tâm.

ĐIỀN NGUYỄN—Khoái mấy bài, lục bát lám, sẽ đăng. Mến.

VŨ THỊ LÃNG TUỔNG—Sẽ thỏa mãn yêu cầu của em trong vài số tới. Đã chọn «MNT.T»

Thơ đã chọn đăng :

TP. (ĐSXBS), Hà Nguyên Hưng (CTCL), Trần B. Thuy (BT.TCN), Thu Quế (DHT) Ngy Hữu (CX và CN) Nhật Đàn (BTĐN), Vương phong Lan (CXH và LGNDT) Trần hữu Nghiêm (BCĐ), Trần trưởng Trinh (DR và LGNNX) Phù s. Lộc (CMBN), Hoàng Mộng Mị (4 đoạn Lục Bát)

Thơ không đăng.

Thùy Hương, Phiên tử Nương, Vũ thi Lãng Trường, Nhất Lãng, Phạm ngọc Bồng, Thụy vũ Uyên thao Trường Thy, Thụy Năm, Lê Văn Tuấn, Thu Ngân, Hoài dũng Tuyên, H.L.T Uyên thảo Dã, Đằng Giang Đoàn Minh, Trà Kim Long.



KÉ
TÓI
SAU

119

Nghé tiếng thét, người tài xế quay lại. Xe đã đến bến. Người tài xế dừng xe, nói: đến nơi đi Vũng tàu rồi, anh, anh, một lầm phải không, anh có thể đi được không, hay là tôi phải đưa anh trở lại bệnh viện. Tốn sực tinh, nhìn người tài xế, rồi quay mặt ra đường nói: không, không bao giờ tôi trở lại bệnh viện, tôi sợ lầm, nơi người ta đã cưa chân tôi, tôi sợ, ông cho tôi xuống đây.. có phải đây là bến xe đi Vũng tàu không.

Tốn trong mơ màng, đưa mắt qua bên kia đường, thấy một cái bóng đèn đứng ở đó. Cái bóng đèn lớn dần, như một vùng mây quái dị hiện lên ở tận chân trời,

Tốn đứng quạnh quẽ ở bến xe một hồi lâu, rồi khó khăn bước lên xe. Chàng ngồi thu mình. Y như một con ngựa già tàn tật với một chỗ phế thải trong bụng, chàng khiêm tốn nhìn ra bốn bề những hoạt cảnh nào nhiệt của một cối đời bon chen nồng sốt. Một người con gái ngồi cùng xe, quay nhìn chàng mỉm cười, nàng có ý hỏi han Tốn nhưng lại thôi. Mái tóc nàng thật dày, bồng lèn, làm Tốn khó chịu. Chàng phải đổi diện với một thứ đánh thức nào đó từ đây cho tới thành phố đầy gió biển và cát trắng ngoài kia. Tốn cúi xuống lẩn nấp nhìn cái chân không toàn vẹn của mình. Chàng phân vân, một phần chân kia bị bác sĩ cưa bỏ ở đâu đó. Thân thể chàng vô tình hai ноги: một phần người được chôn xuống phía kia, từ từ rã mục, một phần người sót lại trên này dần dần bị tiêu hủy bởi nỗi đau nhức của trí tuệ.

Xe lao mình ra khỏi thị trấn. Gió ngoại ô làm chàng thoái mái hơn. Những ồn ào bỗng lùi sau lưng. Cảnh đồng trống và những rặng cây các làng mạc xa hiện lên dần. Lúc đó ký ức cũng hiện về xôn xao, thâm thấp. Ngày Tốn lên đường đáo nhậm đơn vị mới, cùng với chuyến xe xa lì, đám hành khách như đám bụi đen, chàng đã bỏ lại đằng sau tất cả, một quả khứ. Tốn đã quên người Mẹ thân yêu, quên những em thân ái, quên khu vườn mộng ảo trẻ thơ, quên mái nhà, bồn hoa, những đêm mưa đầy những tiếng động quyến rũ đầm ấm trên mái ngói, những ngày thu nhẹ nhàng với mây trắng, mây như dừng lại ở ngay cánh cửa của ngôi nhà quá cao quá lớn. Chàng quên tất cả để nhận lấy một cuộc sống mới. Cuộc sống mới. Những gì sẽ xảy ra sau đó, chàng không hề nghĩ đến, không hề mong ngóng. Mặc kệ. Chỉ cần đoạn tuyệt được một đoạn đời cũ. Hồi ấy. Bây giờ khác. Cái chàng không hề mong đợi nó đã tới. Tai nạn như một món quà biếu, của 1 kẻ thân ái vô dãnh. Chàng nhận sự hạnh ngộ đó và đáp lễ một cái chân. Bây giờ khác. Chưa đoạn tuyệt được đoạn đời cũ của gia đình, chàng lại thêm một đoạn đời khác. Đó là đoạn đời của quân ngũ.

Hiện nay chàng có một đoạn đời thật nữa: đời của một kẻ tàn tật. Những gì sẽ tới nữa, chàng vẫn không hề mong ngóng. Nhưng chàng tự biết: tôi sẽ có một chỗ đặc biệt trong tâm trí mọi người. Người ta quên lãng tôi như quên lãng một thứ cỏ cây nào. Người ta dành cho tôi một cảm tình như đã dành cho những đứa trẻ trong viện mồ côi, như

120

121

những kẻ mang bệnh cùi trong trại cùi, như những người già nua trong viện dưỡng lão. Người ta sẽ tội nghiệp tôi. Có một vị anh hùng nào đã tàn tật không. Hình ảnh không toàn bích không không phải là hình ảnh của những biểu tượng hào hùng. Nhưng chàng không cần sự hào hùng. Điều trước tiên chàng chỉ sống cho chàng. Và chàng tàn tật vì chàng. Có thể thôi. Tốn không muốn ai thương hại hay tội nghiệp chàng. Bởi tự suy nghĩ, chàng không phải là một nạn nhân. Không hề. Chỉ khi nào ta được sử dụng bởi những gì phù phiếm, như là lý tưởng, chủ nghĩa, hối đó ta mới là nạn nhân. Đằng này Tốn tự xưng, tự lao và lửa, không một lý do hào hoang nào, không một danh từ thói rỗng nào (như Dân tộc, Tổ quốc, Tự do, Hạnh phúc) chỉ phối vào hành động của chàng xưa nay. Tôi không là nạn nhân. Nếu có, chỉ là nạn nhân cho chính tôi, con người khổ khốn, muốn thoát khỏi những gì có dính dấp đến một loài người sa lầy, từ luôn luôn hoài vọng một thế giới vô chính phủ.

Khi nào người ta là nạn nhân người ta có sự thù hận, Khi nào người ta có những da thịt rỗng kia nâng đỡ người ta mới thỏa mãn tật của mình. Tốn không thuộc loại người đó, chàng không thù hận cũng không lấy làm thỏa mãn. Chàng trôi lơ lửng thôi. Bị đánh giật bởi thời gian và nỗi khát khao vô biên trên vai tuổi trẻ.

Từ khi bị thương, về điều trị tại một vài bệnh viện Tốn mới thấy rõ nỗi cô đơn thăm thẳm. Chàng bắt gặp trong đêm tối, thường thường, con người khập khểng lảo đảo của chàng. Chàng nghe tiếng gọi mơ hồ, tiếng không bao giờ thành tiếng. Chàng thường nhởn dậy ngay những lúc đó, chợt thấy cái bóng đen của mình trên bờ tường. Cái bóng đen co quắp run rẩy như chàng. Chàng bần thần nghe người đau buốt. Lại nằm xuống, chàng theo đuổi con người trong bóng tối tâm hồn.

Có lúc Tốn thấy mình đã hóa thân. Chàng cất tiếng kêu trên cành. Chàng trôi nổi với sóng ngoài biển khơi. Chàng nhiều năm lưu lạc ngoài hải đảo nay có lúc chờ mùa xuân bay về trên một vùng đất liền nào đó. Con chim én. Con sư tử bị thương tích. Chàng thấy mình gầm thét trong khu rừng bốc cháy. Băng xuống một giòng suối, con sư tử bị nước lạnh té buốt phủ lên vết thương. Con sư tử lặng lẽ bò lèn bờ, trong chiều tàn mông mنه, lâm lũi đi giữa cánh rừng cháy. Con sư tử có thương cái thú «Tổ quốc» của nó. Có thương mảnh đất yêu kiều mà người đời đã tạo nên một danh từ thói rỗng che đậy cho những dã tâm. Đại khái là thế. Tốn thấy mình hóa thân. Làm những định mệnh khác. Trở thành loài cầm thú khác, có đau thương đòi hỏi nhẹ nhàng hơn con người.

Sau một vài lần mộng tưởng kỳ quái như thế, chàng thấy nhẹ hẳn người. Ô hay, khi được làm

122

một con thú giả định, ta sung sướng hơn người. Nhưng mãi mãi, chẳng bao giờ chàng hóa kiếp thực tinh. Chàng chỉ bay bổng ra ngoài bởi một mớ ảo giác trong những khi quá đau đớn, quá tuyệt vọng thôi.

Trong những khi tuyệt vọng hình ảnh Nhã đã trở về. Nhưng với chàng, Nhã vừa yêu thương vừa thù nghịch, là biểu tượng của những gì như hy vọng cùng sự mỉa mai đen tối của quá khứ. Nhã trong sáng và Nhã đục lòe những nhục dục. Tốn tưởng vong đến những phút êm đềm, nhưng chàng run rẩy khi chợt khám phá rằng tâm hồn chàng càng lúc càng bị thu hút bởi tiếng rên xiết của da thịt chàng đã từng nghe thuở nhỏ. Tiếng rên khe khẽ, người con gái cong minh. Nàng bị hạnh phúc săn đuổi. Chàng dong rủi, trở thành chiếc bóng của chính đời sống chàng. Chàng thầm lặng chinh khi chàng nói. Bất mãn ngay khi được hạnh phúc. Bây giờ, giây phút kia trôi qua, thời gian vụt chạy về phía trước. Chàng là kẻ đứng sau lưng thời gian, trong 1 chuyến xe mải miết với đoạn đường có thực. Chàng với một thân thể có thực. Những vết thương có thực. Một chiếc nạng gỗ có thực. Chàng không sống trong ảo giác. Không trộp trùng trong những biến động của tâm hồn. Chàng biết mình đã tàn phế. Cuộc chơi nhảm chán đã kết thúc, với riêng chàng. Đời sống loại bỏ chàng quá sớm. Hạnh phúc thì xa và mà túi nhục thi có thực.

Chàng co người, mặc tinh cho chuyến xe lao tới đâu, về đâu, Saigon hay Vũng Tàu, với chàng, lối cũng chỉ là những nơi chốn lõa lồ. Chúng ch còn một huyền nhiệm nào nữa. Chỉ có cái chết, huyền nhiệm. Chàng đã tới đó rồi. Đã một năm ở bờ vực sự chết. Bị cái chết gọi đúng tên chàng, Chàng đã thấy mình lao theo một tốc độ ánh sán, vàng vọt trong hai mi mắt mê muội. Chàng bay tron hư vô, nhưng có người đã cứu thoát chàng. Chàng đứng ở chặng đầu của ngọn đèn cạn dầu, sắp bung lèn lần cuối, nhưng có người châm thêm dầu.

Trong lúc ồn mải suy nghĩ vẫn vo, người con gái ngồi cạnh chàng, chợt hỏi: «Gia đình anh ở Vũng Tàu à. Chắc anh về ngoài này dưỡng bệnh. Không khí biển tốt lắm anh à. Tuy nhiên với các anh, những người thiếu sức, nhiều đêm thấy buốt lạnh như phải nằm giữa rừng. Gió bắc biển thành một thứ gió của mùa đông!» Người con gái nở nụ cười nhẹ nhàng, tỏ thiện cảm.

Tốn mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn người con gái nói: «Tôi đến Vũng Tàu chứ không về Vũng tàu. Tôi không có thân quyến ngoài này». Người con gái tiếp lời:

« Em cũng có một người anh bị thương. Một cánh chân trái. Đi nặng, Anh về nhà, sống với tụi em được bảy tám tháng. Gió mát mẻ nhưng hằng đêm anh nói anh bị lạnh. Anh phải trùm chăn như một con bệnh. Anh mỗi ngày một mất sức »

« Bây giờ anh của cô còn ở ngoài đó không? »

« Không. Anh ta đã vào lại bệnh viện, vì vết thương ở chân bị ung lở trở lại. Chỗ ấy bị nhiễm độc trong lần giải phẫu trước. Thật tội nghiệp. Ba lần cưa đi cưa lại một cái chân đã cụt... Anh, anh có bị cưa lại như thế lần nào chưa? »

« Chưa. Tôi không bao giờ bị cưa lại cả. Tôi có một vết thương nhất định rồi. Được giới hạn ngay chỗ cắt đi. Tôi không bị nhiễm độc khi giải phẫu. Nếu có, là ở trong óc. Phía cái đầu này. « Tốn vừa nói vừa lắc lắc cái đầu, y như thể chàng muốn nghe tiếng rung động của một mảnh đạn kim loại. Ngotrời con gái mở lớn mắt:

« Ủa, anh bị cả mảnh đạn trong đầu nữa à! »

« Vâng, đạn nó tới. Từ nó tới. »

« Sao anh không giải phẫu để lấy mảnh đạn ra. Trời ơi, mỗi lần trở gió thì đau đầu phải biết. »

« Có, hình như các bác sĩ đã làm gì để lấy nó ra rồi. Nhưng với tôi, cái mảnh đạn còn mãi. Nó lao xao trong này. « Tốn lại lắc lắc cái đầu : « đây này, cô có nghe nó rung động không. Nó kêu khe khẽ đó. »

« Cái gì kêu khe khẽ? »

« Thị cái mảnh đạn. Nó bằng kim loại. Nó có âm thanh khi chạm phải xương người. »

« Anh tưởng tượng đó thôi. Làm gì có. Mà trời ơi, đạn đã vào đầu anh, anh sẽ rên xiết ghê lắm. Anh điên mất. »

« Cô lại tưởng tượng. Nó không làm đầu óc tôi đau đâu. Nó chỉ làm cho tôi mỗi ngày một lo nghĩ về nó. Mẹ tôi không hề có ý định sinh ra một cái mảnh đạn. Tôi cũng không có ý định mang nó hoài hoài. »

« Thế anh phải làm gì? »

« Có ngày, tôi phải tự xử. À, anh có bị đạn ghim vào đầu không? »

« Không, nhưng anh tôi lại bị một vết thương ở vai. Nay, nơi đó được vá vùi lại, thịt tim tím, những đường chỉ may vết thương trông y như một con rết lớn. Anh Ngạn, tên anh tôi đó, ít cởi áo lâm. Anh ta nói trong anh đã có hình thù một loại rắn rít. Đứng cho người ta thấy con rết trong thân thể mình »

« Tại sao anh ấy phải dấu diếm. » Tốn lại nghiêng đầu : « đây này, cô thấy cái sẹo đây không. Một con rết nhỏ nhõ. Hai người trò truyện, và xe đã đến Vũng tàu. Người con gái có ý mời Tốn về nhà nàng nhưng chàng từ chối khéo. Chàng hẹn 1 hôm nào chàng sẽ ghé qua. Người con gái, tên Khuyên, hy vọng hôm nào chàng ghé qua, được cùng chàng dạo

phố chơi, hồi anh Ngạn em ở nhà em vẫn thường đi dạo phố với anh ta, đi phố với một thương binh thú lam chử, thỉnh thoảng chúng em lên núi. Anh Ngạn đọc thơ hay hát khe khẽ cho nghe, lúc đó mặt trời bảng lảng ngoài vùng biển kia. Anh, hôm nào anh ghé lại em chơi. Hay anh cho biết địa chỉ em sẽ lại thăm anh, cùng anh đi chơi. Không, tôi không có địa chỉ ngoài này. Tôi ở lang thang, chưa có ý định là bao nhiêu ngày. Tại sao thế, anh phải có chỗ ở chắc chắn chứ, anh dưỡng bệnh mà. Thời được, thế nào rồi em cũng tìm ra anh, em sẽ giới thiệu Ngạn với anh để bè bạn. Cảm ơn cô. »

Người con gái dùi Tốn xuống xe. Nàng mạnh dạn làm như quen thuộc với những kẻ chống nạng. Sau đó nàng từ giã đi về ngả nhà nàng.

Tốn đi về hướng một ngã ba, rồi đón xe về hướng một giáo đường.

Giáo đường nằm chèn chéo; dưới vòm trời đầy gió mát. Tháp chuông in trên nền xanh biếc. Tốn đi về phía đó. Chàng không ở trong nhà thờ. Chỉ đến nhà một người bạn quen, cạnh nhà thờ. Trong ngôi nhà này, cũng có hình hài Chúa, có ảnh Đức Mẹ, có những con chiên thuần thực. Chàng không có ý định đến ở với những con chiên. Cũng không có ý định nấp bên mái nhà thờ để nhờ chút thánh sủng. Không, chàng không bao giờ nghiêng về phía Chính phủ và Tôn giáo, không bao giờ chàng hướng đến ngả thiên đàng. Chàng chỉ muốn ghé lại nhà người bạn cũ, ở đó một vài hôm trước khi tìm nơi trú khuya. Bởi chàng chỉ có bè bạn thôi, cái phao nổi cùng của một người trôi giạt.

Như một kẻ khốn nạn lê lết, cuối cùng chàng đã đến bên cạnh giáo đường. Đứng lại ở một con đường quen thuộc, đầy cát và cỏ dại, chàng đưa mắt vào trong tim người bạn. Sau đó Tốn vào nhà. Người bạn không còn nữa. Anh ta đã chết. Tốn băng hoàng đứng nhìn chiếc bàn thờ. Bạn chàng ở đó, trong chiếc hình, hắn ta cười. Nụ cười thật tươi. Tại sao người đời, ai cũng muốn chọn một cái hình thật tươi để trên bàn thờ kẻ chết, hắn cười, bạn chàng, cười mãi ở đó.

Tốn lại rời khỏi nhà người bạn. Đứa em trai của người bạn đã chờ chàng đi bằng một chiếc Honda, đến một quán nước.

Trong quán nước Tốn nhận thấy có một người đàn ông cụt một chân như chàng. Hắn ta khỏe mạnh vui vẻ. Hắn vận một cái quần bó ống, một chiếc áo len loại Mỹ viện trợ. Miệng ngậm một điếu thuốc. Đầu đội một cái nón lưỡi trai kiểu nhà binh. Mặc dù ngồi trong quán nước, hắn vẫn gác một cái chân còn lại lên một chiếc ghế trước mặt. Lưng tựa vào thành ghế, thư thả.

(CÒN NỮA)

Một vòng mai dâm từ ngoại quốc về Việt Nam

TIẾP THEO TRANG 21

Tưởng cũng nên nói thêm là trước đó, Phủ Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương ngày 16-3-66 đã quyết định chọn khu An Khánh làm địa điểm tập trung gác mài dâm. Công tác được chia cho các Bộ, nhưng rồi lại ngừng ở đó. Mấy năm sau vì tình hình chính trị, quân sự và kinh tế đều sôi bùng nhút là vì cuộc tấn công Tết Mậu Thân, vấn đề mài dâm không được nhắc tới. Đến nay thì tuy dự định của Bộ Xã hội vẫn chưa được công bố rõ ràng, nhưng theo lời vị phát ngôn viên của Bộ trong cuộc nói chuyện ngày 10-3-70 thì B, Xã hội quan niệm rằng mài dâm là một vấn đề phải được giải quyết chứ không thể im lặng mãi được.

Tuy nhiên, vẫn theo lời vị này thì đây là một vấn đề hết sức tế nhị, cần phải dè dặt vì e những kẻ chuyên mòn buôn thịt người tìm cách khai thác khi hiểu được tận tường những điều sẽ thực hiện. Vì phát ngôn nhân Bộ Xã Hội cho biết đại khái khu giải trí sẽ gồm những trò giải trí thực sự, có cả snack bar, nhưng tuyệt đối không có nhà chứa. Đại khái, khu giải trí phải là một nơi an ninh, xa khu dân cư và tiện việc di chuyển. Trở ngại chính là vấn đề tài chính.

Tuy nhiên, mọi sự vẫn còn đang trong vòng nghiên cứu và trước khi tung ra, thế nào khu giải trí cũng phải có một căn bản pháp lý vững vàng, vị phát ngôn viên kết luận.

Vài ý kiến khác nhau về vấn đề mài dâm và khu giải trí

Bác sĩ Q. Nguyễn Tông Trường Xã Hội, đáp câu hỏi về tổng số gái mài dâm, cho biết theo ý ông thì con số khoảng giữa 100.000 và 300.000 là có thể tin được.



THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

TM 982 BYT/QCDP

mido!

Có bán tại các nhà thuốc Tây

trị các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH,

PUB.TÂN-TRÍ

Ông nói tiếp phải có giải pháp đối với vấn đề mài dâm nhưng chắc chắn không thể diệt hết hay tập trung tất cả được. Ông cho rằng có thể tập hợp các Snack bar lại một chỗ được, với những biện pháp hành chánh một cách khéo léo, từ đó vấn đề kiểm soát sẽ dễ dàng.

Nữ giáo sư Nguyễn Thị Huệ cũng nghĩ rằng không thể tập trung hết gái mài dâm lại một chỗ. Bà chủ trương phải dùng vò tuyến truyền hình để trình bày những tệ hại của bệnh hoa liễu và chỉ cách ngăn ngừa. Bà cho rằng việc đóng cửa khu vực trường học là một quyết định không hay. Bà Hợp Phố, một vị giáo chức khá nổi tiếng tại Gia Định, từng tham gia nhiều công tác xã hội cho rằng vấn đề mài dâm, một trong những vấn đề khác, chỉ có thể được giải quyết ngày nào mà xã hội này có một sự thay đổi toàn diện.

Dự-Luận

NHUT BAO TRANH-ĐẤU CHỐNG BẤT-CỘNG XÃ-HỘI
XÂY-DUNG TỰ-DO, BÌNH-ĐẲNG VÀ BẮC-ÁI
Chủ-Nhiệm Kiêm Chủ-Bút NGUYỄN-BÃ-KIM

MỘT mini NHUT BÁO KHÔNG CÓ XÚ-chiêng...
CỦA CHÍNH-PHỦ HAY ĐẢNG-PHÁI, VỚI :

hệ - thống thông - tin
VƯỢT TƯỜNG ÂM-THANH !

những bài bình-luận

ÁC HƠN... HÓA CỐT MIÊN CHƯỞNG !

giáo - dục xây - dựng
CHỊU-CHƠI NHẤT !

văn-nghệ lâ-lướt
ƯỚT-ÁT NHẤT !

Sinh Tử Phù

(tiếp theo trang 15)

Ông Tông Phiêu cũng chủ trương các Casino này chỉ dành cho giới giàu có, và cho khách ngoại quốc thời.

Ngoại quốc thì dễ, nhưng còn nhà giàu thì làm sao nhận ra được? Lỗi con nhà nghèo cũng lén vào Casino rồi khuynh gia bại sản thì sao?

Đạo Cây xin mách ông Tông Phiêu một cái kế này, đã được ông Hoàng Sihanuc thực hiện ở các Casino Campuchia. Ông Núc ra cái luật là ai muốn vào Casino phải mua áo vét, thắt cà vạt và đi giày tây. Như vậy bọn dân nghèo như thợ thuyền, phu xe, trẻ bán báo, các ông Đạo, các học sinh, sẽ khó lòng sám được 1 bộ áo vét, đôi giày, cái cà vạt mà vào Casino. Đó là 1 cách bảo vệ con nhà nghèo, mói túi con nhà giàu.

Nhưng cái Casino của ông Sihanuc điều hành được mấy tháng, thì bỗng dung ở chung quanh phát sinh ra 1 cái nghè mới là ngã bể cho thuê, cho thuê giày, cho thuê áo vét và cà vạt!

Nếu ông Tông Phiêu chấp thuận ý kiến của Bầu Đạo, thì Bầu Đạo xin dành trước cái mục cho thuê các thứ đó để cho Bầu Đạo bao thầu!

ÔNG ĐẠO CÂY

Dư-Luận

NHƯT BÁO TRANH-ĐẦU CHỐNG BẮT-CỘNG XÃ-HỘI
XÂY-DUNG TỰ-DD BÌNH-DÂNG VÀ BẮC-ÁI
Chủ nhiệm kiêm Chủ bút: NGUYỄN-BÃ-KIM

RẤT SUNG-SƯỜNG VÀ HÀNH-DIỆN TRIỀU MIỀN,
CHO TÁI-XUẤT GIANG-HỒ NHỮNG CÂY VIỆT HÀNG NHƯ BIÊN:

NHỮNG CÂY VIỆT ĐÃ TỪNG CHÍCH BỌN ĐỘC
TÀI THAM-NHỮNG PHẢI NHảy-NHỒM, LA-LÀNG
VÀ ĐÃ BỊ CHÍCH-QUYỀN ĐÓNG CỬA TIỆM
KHÔNG CHO CHÍCH NỮA...

GIỜ ĐÂY LẠI QUY-TỤ TRÊN NHƯT BÁO DƯ-LUẬN
ĐỂ TIẾP-TỤC... CHÍCH, CHÍCH XÃ-LÁNG, CHÍCH
CHO ĐẾN CHẾT, CHẾT RỒI CŨNG RÁN TUNG NẮP
HÒM NHảy RA... CHÍCH NỮA!

CHÍCH CHO ĐẾN CHỪNG NÀO NƯỚC VIỆT ĐƯỢC:

*Hùng, Mạnh, Khỏe, Tự-Do
Hòa-Bình, Thịnh-Vượng, Ấm-No Mọi Người*

LÚC ĐÓ MỚI THÔI, CÒN KHÔNG THÌ CỨ
CHÍCH MÃI, CHÍCH HOÀI...

Ngã ba... đổi lạp

(tiếp theo trang 37)

nói thì ai cũng hiểu là: Đàn bà con gái vốn lòng dạ nhẹ tênh, và tính tình thì ưa «phỉnh nịnh» do đây mà tội vạ cứ một mình, mình phải deo...

Riêng T.K thì đến Tết Congo mới thèm nghe lời phỉnh nịnh... của đàn ông. Do đó, cái chương trình «công quản chị em ta» của ông Tông Bộ Casino còn lâu mới được TK tán tụng. Lẽ rất chính đáng là, cái chương trình «Casino» đã đi sai sách vở và luân lý cổ truyền Á Đông. Hơn nữa, đất nước này đang có chiến tranh, minh chả nên lạm dụng sự vất vả cũng như sanh mạng của các anh chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Vả lại, nếu vin vào cờ mở casino để «thắng bằng» ngân sách quốc gia... thì chao ôi! Đó là một chuyện nhục mạ trắng trợn, công khai tại danh của nhị vị «Kinh tài». Bằng cờ chòi sáng là 17 triệu đồng bào đang thoi thóp vì «Thuế» nếu thêm Sac thuế Casino nữa thì chỉ còn nước bán nhà...để mà trả nợ...nhà nước.

Nếu, ai đó, giàu tiền, giàu của muôn đú đòn rong chơi, hãy đóng cửa lại mà hú hí mi nhau, xin đừng bắt thế hệ tương lai phải chọn nghề...làm công chức cho bộ Xã Hội và nhất là những em trai sẽ đương nhiên biến thành ma cô cho Bộ Casino.

Kề ra thì Ba ông «Kinh, Tài, Xã» đã chơi đồng «Đo-è-kíp». Ông thi in bạc các mối. Ông thi tăng giấy in sách giáo khoa, ông thi bao chót bằng chương trình: Casino quái đản.

Thôi nhé, cho con bé TK này xin các ngài, các ngài đã may mắn hơn bọn con nít ngày nay một điều là các ngày đã được sanh trong thời bình... nhòn len trong tháp ngà trường già để làm đến chúc to... vậy xin các ngài đừng cho bọn mày thành nô lệ. xin ơn trên phù hộ.

TRẦN-THỦY-KHƯƠNG.



Được tin nhiệm 100%



Bằng chứng cụ thể
kết quả chắc chắn

↔

Tất cả những bộ ngực nhỏ bé, không nở nang, bị xẹp, chảy xệ, bất luận vì nguyên nhân gì? Chỉ cần mang NỊT VÚ TỰ ĐỘNG • Soutien gorge Automaticque» trong thời gian 1 tháng, quả bà, quả cô sẽ có ngay một bộ ngực nở nang, no tròn cân đối theo đúng ý muốn. Khi bộ ngực nở lớn rồi, không bao giờ nhỏ trở lại, kết quả 100%, phương pháp mới nhất của Nhật không cần di giải phẫu, không cần di chích hoặc bơm ngực, không cần di Mỹ

Bức hình trên đây vừa
chụp xong sau khi cô Ngọc
Điêm đã dùng Nịt Vú Tự Động
qua hai tháng, và kết quả 100%
phần trăm. Mời lại coi hai bức
hình trước và sau khi dùng
Nịt Vú Tự Động. Tại số 357/5
Nguyễn thiện Thuật SAIGON

viên thoa nắn, giá quảng cáo 1.600đ một chiếc. Nịt Vú Tự Động dùng kỹ được 10 năm. Bảo đảm dùng NVTĐ không gây phản ứng gì, không mất thì giờ, rất kín đáo và đắt tiền.

Đề phòng Muốn biết thật hay giả xin nhìn kỹ chiếc hộp NVTĐ có in 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Việt, Nhật có CATALOGUE chỉ dẫn rõ ràng in 4 hình. Trước khi mua nên xem kỹ hàng nào Tốt, Đẹp, Rẻ, Bền hãy mua.

ĐẠI LÝ CÁC NƠI

Tân Tiến 146 Lê thánh Tân — Sinh Sinh 144A
Lê Lợi Saigon — Bà Khương 230 Lý thái Tổ — Việt
Long 145 Hiền Vương Saigon — Bà Yến 463A Trần
hung Đạo — Nhà may 261 Gia Long Saigon —
Thủy 178 Đinh tiên Hoàng, Uốn tóc 120B Đinh tiên
Hoàng Đakao — Đông Hải 39 Nguyễn huy Tự
85/4H Nguyễn phi Khanh Đakao — Uốn tóc 32 Phan
đinh Phùng Căn Thơ — Kim Chi 10 Hùng Vương
Cần Thơ — Số 63 trong chợ Biên Hòa — Bạch
Tuyết 21/2A Hoàng tử Cảnh Nha Trang

Cần gấp nhiều Đại Lý Đặc Quyền các Tỉnh
điều kiện dễ dàng ở xa muôn mua gửi man dat 1700 đền
Họ tên Bà Châu Thành Nguyên. Cắt báo này lại
mua tại số 523 Trần hung Đạo và 357/5 Nguyễn thiện
Thuật được tặng 1 hộp dầu thơm Kaminozoto. Có nữ
chuyên viên mang hàng lại tận nhà. ĐT 92.322, 98.827

Kỹ Nghệ Thực Uống Việt-Nam MERRY REALM



Sản xuất các loại nước giải khát đựng
trong chai nhựa dẻo (Plastique)

Nước cam

Nước thơm

Sữa trái cây

Yaourt

Kem

Văn phòng : 116 Gia Phú Chợlớn

Điện thoại : 36.756

Trung tâm bán lẻ :

43 Tổng Đốc Phương Chợlớn
(NHÀ MÁY 100/26 BÌNH THỚI QUẬN 11)

D.T 50.423.



Nhưng chỉ dùng

KEM
ĐÁNH RĂNG

Hynos
PHOSPHATÉ



Với
Hynos
PHOSPHATÉ

đánh răng sớm chiều,
răng tươi sáng nhiều

mang lại cho quý vị
một hàm răng trắng trong
những nướu răng lành mạnh
một hơi thở thanh khiết
nếu quý vị
chải răng 2 lần trong ngày

EXPRESS

CHỈ BỘT GIẶT



MỚI CÓ ĐỦ CÁC HÓA CHẤT GIẶT TAY TÂN KÝ

ALKYBENZÈNE SULFONATE : sinh bọt để lôi cuốn các chất dơ bùn ra với nước giặt

: làm (tan ion) kim loại của đất bùn

: làm tan dầu mỡ mạnh nhất

:

bảo vệ da tay, máy giặt và giữ cho bụi bùn lơ lửng trong nước giặt

: sinh tia sét khí để tẩy nhiều vết dơ

: hổ cho áo quần trắng thêm trắng, màu thêm tươi

TRIPOLYPHOSPHATE
MÉTASILICATE
SILICATE và CARBOXYLME-
THYL CELLULOSE

PERBORATE
AGENT OPTIQUE

Phàm chất bột giặt NET được bảo đảm bởi
kỹ sư và chuyên viên của Công Ty sản xuất

VIỆT-NAM TÂN-HÓA-PHẨM Công-ty

NHÀ MÁY
KHU KỸ NGHỆ LONG BÌNH
BIÊN HÒA

VĂN PHÒNG
38 NGUYỄN TRÃI – SAIGON
ĐT 38247

PHONG NGÚA

Chè chốc, lè lối, gãi tói đâu ăn lan tới đó
KHÔNG PHẢI THOA PHÉT SƠ SÀI
NGOÀI DA MÀ HẾT, DẦU CÓ HẾT
CỎ NÀY CŨNG LỜI LẠI CHỖ KIA

Nên uống :

Giải Phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN

TRÊN 30 NĂM DANH TIẾNG

Hỏi các tiệm Hoa - Việt có bán là

NHÀ THUỐC ÔNG TIỀN

P.L. CHOLON K.N. BYT 56 316 — 21-3-62

Một mình lán-ký lán chẩn động
trong ngần kinh Mỹ-phẩm và khái
hảo hoa phong ná chò dát từ lán

NƯỚC HOA XỊT

Inlime

- BẢO CHẾ TÍNH VỊ THEO CÔNG THỨC ÁU-NY.
- MÙI THƠM QUÝ PHÁI SANG TRỌNG
- ĐIỀU BỀN NHỜ VỚI CHẤT HIBISCONE.



mercerie-savonnerie VINA

CÙU LỘC HOÀN

VỎ ĐÌNH-DÀI

Đi xa,
Chết lèm
Lao lực nhiều.

Bổ huyết, Dương lâm, Trong thận

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG

COTRACYN

SỰ
CÔNG HIỆU
MẠNH LIỆT
CỦA

2 TRỰC SINH
(TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)

3 KHÁNG SINH
(SULFAMIDES)

SINH-TỐ B12

Trị bệnh:

- BAN NÓNG-BAN CUA
- THƯỞNG-HÀN
- CẨM HO-SỨNG PHỔI
- NHIỄM VI-TRÙNG
- GHE LỞ LOÉT-VẾT ĐAU
SỨNG MÙ-LÂM ĐỘC



THUỐC BỔ

«dùng SAM và QUÝ làm gốc»

Khi thấy trong mình mệt nhọc, yếu tim,
thiếu máu, đau thận, lao-lực nhiều,
tinh-thần suy kém, sụt cân.

Người già : kém sức khỏe.
Phụ - nữ : kinh-nuyệt không đều,
da mặt xanh-xao.

đã có thuốc bổ **SÂM-QUI-TINH** PHƯỚC-LINH
giúp cho quý-vị tránh khỏi những trạng-thái trên.

Nhà thuốc PHƯỚC-LINH
hố. BẠU-LỘ KHỔNG-TỬ-SAIGON

PHỤ-NỮ: CẦN BIẾT!
CÓ BÌNH BẠCH-ĐÀI

Xin dùng



NỮ ĐÓI BƯU

PHƯỚC LINH

Đau tử-cung, huyết trắng ra nhiều
con người mất máu, sanh-xao buồn
bực, đau thắt ngang lưng, hịnh mới
hay lâu ngày đều dùng được.

K.N. 2146 Ngày 20/4/62

Tổng phát hành NHÀ THUỐC PHƯỚC-LINH 110, Bis Khổng-Tử-Cholon

CÉMIN

Thuốc viên ngậm

THƠM MÙI CAM



LAO-DỘNG, KINH DOANH, CÔNG TƯ CHỨC.
SINH-VIÊN, HỌC-SINH MUỐN CÓ SỨC CHIẾU
ĐỨNG BỀN-BỈ, CHỐNG MỆT MỎI.

NÊN DÙNG CÉMIN

K.N. 90, 26 BC. QLDP BYT. A.9.62

VIEN THUOC HONG
CO SINH.TÓ C

Thien

May - Ong
Gia



Thoa CRÈME THORAKAO đi nắng không đen nám, khỏi dòi phấn

Neurotonic

VỊN THUỐC HỒNG
CÓ SINH TỐ C

KH.785/BYT/QGDP/16.4.64

HEPACHAUT



NƯỚC CỐT ARTICHAUT
HEPACHAUT

NƯỚC CỐT GAN BÒ TƯƠI

SINH TỐ B12

SINH TỐ B1

SINH TỐ B2

SINH TỐ B6

SINH TỐ PP

SINH TỐ D2

VUI VẺ
TUỔI TRẺ
DA DỄ, MỊN MÀNG

VIỆN BẢO CHẾ HADZER

KH SỐ 75 M BYT-QGDP.

YÊU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGỦA MÈ ĐAY,
THIÊU MÀU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MỆT

THUỐC MỚI

VIEN BOC DUONG

midol

Có bán tại các nhà thuốc Tây

trị các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Phu.Tân-Trí



TẠO MÝ GIẢI KHÁM

KHOA HỌC

muilem

-itium

CẨM CHỐ



MÙI THƠM CAM NGUYÊN CHẤT

Kẹo Bô
Multi-Calcium



Gồm 9 sinh tố và Calcium cần thiết

CÂN CHO:

- Em nhỏ đang sức lớn, cần Calcium ngừa sâu răng
- Các bà trong thời kỳ thai nghén, cho con bú
- Học sinh, sinh viên cần bồi bổ cơ thể
- Người yếu phổi

