

WASON
DS 531
D 642+

ĐỜI

19

SO
tatnien

tự do
độc lập
cực khát
không
công sản

chủ trương biên tập **chu từ** và nhóm **SÔNG**



ĐỜI

TUẦN BÁO ĐỜI LẬP CỰC TÀ KHÔNG CỘNG SẢN

19

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NAM TRONG TUẦN

CHỦ ĐỀ: NHIỆT LIỆT CÓ ĐỘNG ĂN TẾT KIỆM ƯỚC

- NHIỆT LIỆT CÓ ĐỘNG ĂN TẾT KIỆM ƯỚC: đời • SÔ CÔ LA VUI: têđè

2

CHÍNH TRỊ

- BAO GIỜ THÌ NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC ĂN MỘT CÁI TẾT YÊN VUI: của guyễnhữuđoug • ĐẠO VÀ ĐỜI: của guyễnduyinh • LỜI DI CHÚC: của học giả Nguyễnđứcquỳnh • MỘT GIẢI PHÁP DANH DỰ VÀ THIẾT THỰC CHO BÃI TOÁN VIỆT NAM: (tướng Lansdale đề nghị — hytrác trình bày.

3

VĂN NGHỆ

- TÌNH ĐỜI truyện dài của guyễnthuylong • CHUYỆN CUỐI NĂM: tạp bút của guyênchâu • MÙA XUÂN BÁN Ở CHỢ: của đỗquitoàn, • VƯỢT SÔNG truyện ngắn của NguyênlịThụy Vũ,

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • TRUYỀN ĐỜI • TIỀN SỰ ĐỜI • SINH TỬ PHỦ • TRANG PHỤ NỮ. • TRANG THƠ • NGƯỢC ĐỜI

ĐỜI • NĂM THỨ NHẤT • SỐ 19 • TUẦN LỄ TỪ 22-01-1970 ĐẾN 29-01-1970

Tòa soạn
143-145 Cống Quỳnh
Saigon
Đ.T. 22.323

Chủ nhiệm
Bà Trần thị Anh Minh

Chủ trương biên tập
CHU TỦ
và nhóm Sóng

GIÁ 30đ

Giao dịch quảng cáo
Hội ông Linh
143-145 Cống Quỳnh
SAIGON

dân tranh cho đổi

NHIỆT LIỆT CỔ ĐỘNG ĂN TẾT KIỆM MUỐC

Nhà văn Lâm ngữ Đường viết một câu lý thú !
 « Loài người có thể tự giải thoát ra khỏi nhiều mối sợ : Sợ chết, sợ bệnh tật, sợ ma quỷ, sợ thần thánh. Nhưng không bao giờ chúng ta thoát khỏi một mối sợ là ông hàng xóm ».

Ông hàng xóm, hay bà hàng xóm, luôn luôn là một vị giám sát viên của đời sống chúng ta, luôn luôn đóng vai một vị Cảnh sát điều tra, một vị quan tòa phê phán, một nhà báo làm phóng sự bởi móc đời tư đời công của ta để loan truyền cho thiên hạ biết. Đó là lý do của mối sợ ông hàng xóm.

Mỗi sợ hãi ông bà hàng xóm làm cho chúng ta không bao giờ độc lập được. Chúng ta sẽ phải chạy trốn những lời phê phán lạnh lùng hay riết cốt của ông bà hàng xóm. Chúng ta phải hùa theo thị hiếu của ông bà hàng xóm.

Ông hàng xóm sắm một chậu mai, thì nhà ta tất cũng nên có một chậu mai, thêm một chậu cúc. Ông hàng xóm mua một chai rượu Tây, thì chắc nhà ta nên có ít nhất một chai rượu Mỹ. Bà hàng xóm mới may cái áo hàng Nhật Bờn không lẽ ta lại thiểu. Thế tất cả rồi chúng ta cùng thi đua sợ hãi ông hàng xóm, thi đua chạy theo ông hàng xóm và trở thành nô lệ của ông hàng xóm.

Trong dịp ăn Tết này, cái thảm cảnh nô lệ đó lại càng hiện ra rõ ràng. Người ta đồ xô nhau đi sắm Tết, người ta đồ xô nhau đi vứt tiền vào két sắt của Ba Tàu, Chà Và, Nhật Bờn, Tây trăng Tây đèn và Pi Ếch Mỹ, chỉ vì sợ rằng trong những ngày Tết « các ông hàng xóm » sẽ tới nát mìn và phé phán mình qua các sản phẩm, kẹo bánh, trà rượu hoa hoét v.v...

Người ta lại hắp tấp nón nảy chạy đuổi nhau vòng quanh Saigon, Chợ Lớn, Gia Định để vứt một tấm danh thiếp với hàng chữ « Cung Chúc Tân Xuân ». Cũng vì sợ « các ông hàng xóm » sẽ tới nhà mình làm y như vậy, mình không bắt chước thì không phải là người.

Nếu tánh bắt chước là đặc tánh của loài khỉ thì quả thật loài người chúng ta có họ hàng bà con xa gần với khỉ thật !



Bởi vậy Tuần Báo Đời nhất định cổ động cho quý vị độc giả và toàn thể đồng bào ăn một cái Tết Kiệm Uớc. Trước là để cho mình giữ được phần cách độc lập không giống khỉ ? Sau là để đóng góp và bảo vệ nền kinh tế quốc gia,

Một cái nhìn Văn Hóa xã hội

Một trong những nhu cầu lớn của người ta là nhu cầu hội hè đình đám. Từ một bộ lạc bán khai ở rừng rậm Úc Châu tới một đô thị tối tân như Nữu Uớc, từ những nước CS tới các nước tư bản, ở đâu dân chúng cũng có cái nhu cầu hội hè đình đám. Nhà nước nào cũng phải tạo ra những ngày Quốc Khánh, ngày kỷ niệm để dân vui chơi. Tôn giáo nào cũng phải ăn định những ngày lễ lạc, ngày nghỉ ngơi và dần dần thế tục hóa các cuộc lễ linh thiêng thành những ngày hội ồn ào náo nhiệt.

Ở nước ta, cũng như các nước Á Đông khác tôn giáo không hay xen vào chính trị, cho nên những ngày lễ, Tết của ta phần lớn không có nguồn gốc tôn giáo, mà chỉ là một phong tục của nhân dân. Tết Nguyên Đán là một cái tục lệ từ lâu đời, bắt nguồn từ một tập quán của nhà nông : Sau vụ gặt hái cuối năm, người ta nghỉ ngơi và du hí, để tự thưởng công một năm khó nhọc, và cũng để mừng một thời tiết ấm áp trở lại sau những tháng mùa đông lạnh giá, mừng cây cỏ hồi sinh sau những ngày khô héo quắt queo.

Đây là một tục lệ rất hay. Nó phát xuất từ lòng ham muốn tự nhiên của con người. Nó dựa vào lịch trình biến chuyển tự nhiên của vũ trụ, của đất trời và cây cỏ.

Nhưng cũng như bao nhiêu tục lệ khác, tục ăn Tết càng ngày càng mất dần ý nghĩa của nó, càng ngày càng quá vui vào hình thức, càng ngày càng bớt làm thỏa mãn cho những khao khát của con người, mà ngược lại, làm cho con người bị cay thúc, trói buộc, làm khổ chúng ta hơn là làm cho chúng ta sung sướng.

Chính vì vậy mà chúng ta phải định lại giá trị của tục lệ ăn Tết, cũng như sẽ phải định lại giá trị của các sinh hoạt văn hóa cổ truyền khác. Định lại giá trị, trở về nguồn gốc nguyên thuần của tục lệ, để suy ra một hình thức mới hợp với hoàn cảnh lịch sử và hoàn cảnh xã hội.

Thói quen ăn Tết bắt đầu từ lúc dân ta còn

trong ở làng mạc, trong một nền kinh tế nông nghiệp. Ngày Tết là ngày rảnh rỗi, người ta có thể kéo dài các trò vui, các hội hè đình đám cả tháng trời. (Tháng Giêng là tháng ăn chơi).

Nhưng bây giờ dân số các đô thị đã tăng lên vùn vụt. Dân đô thị không sống bằng nghề nông, không làm việc theo mùa mửa. Tháng Giêng, tháng Hai hay tháng Bảy thì chợ vẫn phải họp, nhà máy vẫn làm việc, công sở vẫn làm việc, công sở vẫn đầy giấy tờ. Không ai có thời giờ để « ăn chơi » cả tháng Giêng.

Không có đủ thời giờ, vậy đừng làm mất thêm thời giờ bằng những cuộc thăm viếng xã giao lồng thòng phiền toái nữa.

Mặt khác chiến tranh vẫn còn ngập khắp nơi. Những xác chết vẫn còn nóng hổi trên khắp mặt trận. Những người cầm súng mắt vẫn canh chừng lòng vẫn pháp phòng lo sợ. Không có gì bất nhân bằng một cái Tết rộn ràng bên cạnh những tang tóc và lo sợ đó.

Vậy đứng trên quan điểm văn hóa, thì ngày Tết đã không còn ý nghĩa nguyên thủy của nó. Chúng ta chỉ nên giữ lại một ý nghĩa là ngày xum họp với gia đình, ngày cúng ông bà, tổ tiên, ngày mừng tuổi cho trẻ nhỏ. Đứng trên quan điểm Xã hội thì ngày Tết không thể làm cho rình rang, đầy đủ các lục lệ như cũ nữa, vừa phí thời giờ vừa nghịch với hoàn cảnh đất nước.

Xét về mặt kinh tế, ta lại càng thấy nên tổ chức một cái Tết Kiệm Uớc.

Một cái nhìn Kinh tế

Nhin về mặt kinh tế thì Tết là một mùa tiêu thụ. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều gia tăng, tăng lê ra mùa tiêu thụ này phải thúc đẩy cho nền kinh tế quốc gia phồn thịnh hơn lên, khiến cho các cơ sở kinh tế cung cấp các sản phẩm, cung cấp các dịch vụ đều hoạt động náo nhiệt hơn hầu cung cấp cho giới tiêu thụ vào mùa này.

Nhưng hoàn cảnh nước ta thì lại khác. Vì hầu hết các sản phẩm chúng ta tiêu thụ lại là hàng ngoại hóa, hoặc hàng nội hóa do người ngoại quốc biên chế, thâu lợi.

Chúng ta đang sống trong một tình trạng kinh tế bấp bênh, tiêu sài nhiều và kiểm ra ít.

Hầu hết sản lượng quốc gia đều được dùng vào mục đích tiêu thụ. Từ năm 1966 đến 1968, tổng số tiêu thụ lên tới 98,7 phần trăm sản lượng quốc gia trong đó 78,6 phần do tư nhân và 20,1 phần do chính phủ. Điều đó cũng giống như một già đinh kiếm được 1000 đồng mà đem ăn tiêu hết 987 đồng, chỉ dư có 13 đồng để tiết kiệm, để làm ăn sinh lời !

Số dĩ ta tiêu sài hoang phí được như vậy cũng là nhờ hiện chúng ta một mặt vẫn ngửa tay xin viện trợ, một số người « trong nhà » đi làm thuê mướn cung cấp dịch vụ cho người Mỹ, mang một số thâm về cho « quý gia đình ». Số thâm đó, trong năm 1968 lên tới 450 triệu Mỹ Kim cho cả nước, nghĩa là 90olo tổng số thâm trong năm, so với 100olo thâm nhờ các hàng xuất cảng khác. Nếu mai mối chiến tranh tàn dàn, những số thâm nhờ sự có mặt của lính Mỹ ở VN giảm đi, thì tình trạng thật nguy ngập.

Số thâm đã ít đi, chênh vênh, mà số tiền chi ra thì lại thật phung phí, không nhắm vào việc để dành vốn làm ăn cho tương lai, mà chỉ nhăm thỏa mãn những nhu cầu tiêu thụ tức thì.

Khuynh hướng tiêu thụ của dân ta mấy năm nay là làm ít và ăn nhiều. Thủ so sánh giữa nước ta và Thái Lan, Đại Hàn (không gián sánh với Đại Loan) đã tiến bộ nhiều) thì ta thấy :

Năm 1957 Thái Lan đã tiết kiệm để đầu tư tới mức 23 phần trăm sản lượng quốc gia.

Năm 1966 Đại Hàn đã tiết kiệm để đầu tư

được tới 20,9 phần trăm sản lượng quốc gia. Còn Việt Nam năm 1968 chỉ đầu tư 9,1 phần trăm sản lượng quốc gia.

Một vài con số giản lược trên đây đủ cho thấy tình trạng làm ít, ăn nhiều của dân ta. Vì vậy tương lai quả thật rất đen tối nếu chúng ta cứ cái đà phung phí này, không chịu tiết kiệm để đầu tư, sản xuất hẫu bảo đảm tương lai.

Việc ăn định một chính sách tiết kiệm, sung dụng được số tiết kiệm đó vào việc đầu tư để gia tăng sản xuất, đó là việc của các cơ quan đầu não quốc gia với kế hoạch kinh tế và tài chính lâu dài, đồng quát.

Đứng ở cương vị quần chúng và báo chí đại diện quần chúng, chúng tôi có động cho một lối sống khác khở. Đầu tiên là việc cỗ động cho những đám cưới Kiệm Uớc. Đây giờ là việc ăn một cái Tết Kiệm Uớc. Ăn Tết Kiệm Uớc vừa để xây dựng cho nền kinh tế quốc gia, vừa bảo vệ quyền lợi kinh tế người Việt trong nước VN để khởi cho Ba Tàu và Pháp Kiều, Ấn Kiều bóc lột.

Về tám Ao ta

Quý vị thử ngó vô ngân sách chi tiêu vào dịp Tết của gia đình mình.

Quí vị tính thử có bao nhiêu đồng bạc đã được quí vị trả cho các chủ nhân ông ngoại quốc và ngoại kiều.

(Xem tiếp trang 45)

Sau số Tất Niên này, báo Đời nghỉ Tết.

Số Tân Xuân sẽ ra mắt nhằm ngày Thứ Năm 19-2-1970 tức 14 tháng Giêng Âm Lịch với Chủ Đề HY VỌNG



KHA TRẦN ÁC

Tâm sự tất niên

Tất niên là giờ phút tĩnh số. Trước hết tĩnh số báo Đời. Báo Đời thế là đã sống được 20 số. Đối với Kha Trần Ác và nhóm Sống mần báo nào thì báo đó chết không kịp ngáp, báo Đời sống được tới số 20, quả là một thành tích đáng tuyên dương! Số đã sống dai tới số 20 là vì anh em báo Đời đã tự bảo nhau phải hết sức dè dặt, thận trọng, «nín» viết nhiều lùm. Do đó, có bạn đọc than phiền rằng báo Đời tự nhận là «báo cực tả đối lập» mà chưa thực sự cực tả chưa thresus đối lập. Lời phiền trách này quả là đúng. Anh em báo Đời trong thời gian qua, đã cố gắng chứng tỏ sự ngoan ngoãn hiền lành của mình để mở đường tái sinh cho báo Sống. Nhưng bây giờ đã có qui chế báo chí, báo Sống nhất định sẽ tái bản chính quyền không thể ngang xương đóng cửa báo nữa thì anh em cũng hết lý do để dè dặt.. Sang năm mới, nhất định sẽ «đánh lớn»..

Riêng về cá nhân Đầu Gối, Đầu Gối phải thú nhận rằng trong thời gian qua, Đầu gối là người «nín» viết nhiều nhất. Không phải chỉ vì sợ báo bị đóng cửa mà còn vì nhiều lý do khác. Nhất là chán nản, mệt mỏi. Đầu Gối thấy trong cuộc đời ngang trái của mình đã tích lũy rất nhiều nghiệp chướng, rất nhiều ngộ nhận, càng viết thì càng gây thêm ngộ nhận, không ích lợi gì. Hôm nọ, anh Hà thượng Nhân nói với Đầu Gối.

— Tôi chưa thấy ai bị nhiều ngộ

nhận như anh, Ngộ nhận nhớn, ngộ nhận nhỏ. Cái huyền thoại anh hút thuốc phiện, chẳng hạn. Vừa đây, tôi gặp ông Phạm Văn Đỗng T. trưởng Bộ cựu chiến binh, và nói chuyện về anh, ông ấy cả quyết rằng anh nghiêm, tôi cả quyết rằng không. Ông ấy cười ngất nói rằng: «Tôi là người cùng tinh với Chu Tử tôi là Chu Tử, hắn nghiệp lõi đít mập».

Đầu Gối không biết mặt mũi ông Phạm Văn Đỗng ra sao, vì chưa diện kiến ông lần nào mặc dầu vẫn nghe nói ông là người «đồng hương». Nhưng miệng người sang, có gang, có thép một ông cựu tướng lãnh đã cả quyết rằng ông không «lạ» gì Chu Tử. Rằng Chu Tử «nghiện lõi đít» thì nhất định phải là đúng. Nghe anh Hà thượng Nhân kể, tôi cũng cười ngất, nói với anh:

— Cái ông cựu tướng lãnh Đỗng không «lạ» gì tôi cũng chưa lạ bằng cách đây mấy năm một bửa nọ tôi ngồi uống nước với một bạn trong một tiệm nọ. Tình cờ chúng tôi ngồi gần hai người lạ hoặc đang nói chuyện về tôi, người thứ nhất bảo tôi không nghiêm người thứ hai nói khùng trả lời: «Tao lạ gì Chu Tử, tao vừa nằm hút với nó tối hôm qua ở tiệm...» Nghe cái giọng chắc nịch như «đinh đóng cột» của người đó tự nhiên tôi thấy vui vui quay sang tự giới thiệu: «Tôi là Chu Tử đây. Hôm qua tôi được hân hạnh nằm hút với ông mà tôi không biết, ông thử lỗi cho». Nhưng cũng chưa «lạ» bằng

chuyện này: Một tối nọ, anh Đinh Xuân Cầu cùng Thế Phong rủ tôi vũ trường Tự Do. Anh Cầu gọi tên tôi trước mặt cô vũ nữ khiến cô vũ nữ mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi anh Cầu: «Ông già xí trai này là Chu Tử hả? Tôi đi đứng có đứa dai. Tôi biết Chu Tử quá xá mà, Chu Tử đẹp trai chứ đâu có hom hem như ông này. Chu Tử mè tội quá xá, tặng tôi tất cả các sách anh viết..» Hỏi ra, mới biết cô vũ nữ có một ông đại úy mè cô làm, và ông này tự nhận là Chu Tử đè chim gái. Nghe cô vũ nữ nói, tôi cười xòa bảo cô:

— Anh Cầu nói rõn cho vui. Tôi đâu phải là Chu Tử, ông Đại úy của cô mới đích thực là Chu Tử.

Thật là ngao ngán, và cái nghiệp chướng của tôi quả là nặng, nên mới có những người mượn cái tên chó đẻ của tôi để chửi gái, ăn lường, ngủ quật. Lúc này, Đầu Gối viết, tay đã bắt đầu run, viết không nổi. Muốn rửa tay gác bút như đã có lời rao với các bạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại biết rằng mình không thể rửa tay gác bút được và còn phải tiếp tục viết. Không những tiếp tục viết mà còn phải tục bắn báo Sống, trước khi mình lẩn quay đỡ ra chết. Nhưng Đầu Gối sẽ vẫn nêu song làm tu sĩ như anh Nguyễn Duy Hinh, sẽ sám hối bằng cách không những không chửi ai, mà sẽ «khen cả nước» như Nguyễn Sa khen cả nước bắt đầu từ con chó đến con mèo. Vậy bắt đầu từ năm Canh Tuất nếu Đầu Gối có đi tu ăn chay vận nêu song

thì xin đừng ai chửi là đạo đức giả. Chán quá rồi, thử đi tu một phen xem có tìm thấy cực lạc không.

Không có xạo

Các bạn đã đọc giai Phẩm Xuân Đời của tuần báo Đời chua. Vì chủ đề của giai phẩm Xuân Đời là «ngợi ca tình yêu» nên trong xuân Đời có một cuộc thi «yêu» như sau:

Trong Xuân Đời có bức vẽ «Yêu», tòa soạn mời các bạn tham dự cuộc thi giải thích bức vẽ vĩ đại về «Yêu» này. Bài giải thích nào hay nhất, độc đáo nhất sẽ trúng giải «Yêu». Giải thưởng gồm có!

1) Bạn nào trúng giải sẽ được «linh», một cái hôn của bất cứ giải nhân nào mê bạn thầm yêu trộm nhớ, Chẳng hạn, bạn thích hôn Kim Cương, hoặc Thẩm Hằng, hoặc Lê Thu, Khánh Ly, hoặc bất cứ giải nhân nào, bạn cứ cho tòa soạn biết tên tuổi giải nhân đó, tòa soạn sẽ lánh súp mệnh điều đình để người đẹp sẵn sàng tặng bạn một cái hôn.

2) Tất cả các tác phẩm đã in của anh em nhóm Đời, nhóm Sống, mỗi anh em có tác phẩm sẽ tặng bạn trúng giải tất cả các sách của họ đã in.

Vậy mời bạn coi kỹ bức vẽ «Yêu» và giải thích làm sao cho thật sát với ý của tác giả bức vẽ.

Một số bạn, đọc thê lệ cuộc thi, đã tố ý hoài nghi cho rằng cuộc thi có vẻ «xạo». Xạo như cuộc thi «người ở có nhà» mà báo Đời đã rao, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tuyên bố các giải thưởng của cuộc thi người ở có nhà. Xạo là vì báo Đời làm sao có thể điều định, thương thuyết với bất cứ giải nhân nào. Nhờ họ không chịu «hôn» thì sao?

Xin trả lời:

— Cuộc thi «Người ở có nhà» không xạo đâu. Sở dĩ chậm tuyên bố các giải thưởng vì báo Đời lúc này nghèo còn phải đi xin giải thưởng. Hiện đã xin được khá nhiều giải thưởng. Sau Tết báo Đời sẽ tuyên bố các giải thưởng

— Về cuộc thi giải thích bức vẽ «yêu» anh em báo Đời cam kết là sẽ điều định được. Có điều định được với bất cứ giải nhân nào mời là tài tình chử, Vậy các bạn cứ yên tâm tham dự cuộc thi.

Giặt bằng tay

Lúc này, nhiều nhật báo ra mắt bạn đọc, mỗi bạn đồng nghiệp đều mời người mỗi vẻ, muôn phân vẹn

mười! Đầu Gối xin lần lượt giới thiệu các qui đồng nghiệp với bạn đọc. Đầu tiên là bạn đồng nghiệp Quảng Đức do Thượng Tọa Thích Đức Nghiệp làm chủ nhiệm. Trong Quảng Đức số đeo ngày 22-1-1970 mục «Chuồng Dế» bạn Nhất Đế dọa rắng số báo Quảng Đức tất niên sẽ kề 1001 chuyện chó và đê đưa cay. bạn đồng nghiệp kê một chuyện «chó» nguyên văn như sau :

1001 chuyện chó!

Hai vợ chồng cưới nhau cũng ngọt ngào năm nay, con cháu cũng được 5, 7 đứa, nhưng có lẽ vì ảnh hưởng của mùa Xuân nên trong buổi trưa «thanh nhàn» ông đã có những hành động rất xuân tình, và những lời nói lắng lo thích hợp cho một cặp vợ chồng son.

Vì sự hiện diện của lũ con, nên bà hơi ngượng đã gắt khẽ ông: «Từ nay anh không nên làm thế nữa! Con nô nức cho, nếu có muốn... gì thì anh cứ bảo em là anh muốn xài cái máy giặt của em là em sẽ hiểu».

Phần thi cụt hứng, phần thi hơi câu, chàng trở dậy, mặc quần áo đi làm.

Cơm nước xong trời vừa tối, có lẽ đã hối hận vì quá «cứng rắn» với chồng nên nàng đã thỏ thẻ «bây giờ con nô ngứa rồi anh có muốn xài máy giặt của em không?»

Có lẽ hãi còn tức vì cuộc «mất hứng» ban trưa, chàng cố lấy một bộ mặt tươi cười trả lời:

«Cám ơn em nhiều, nhưng hôm nay vì đồ giặc ít nên anh đã giặt bằng tay hồi trưa rồi».

Đó là 1 trong số 1001 chuyện chó của Quảng Đức Tất niên.

Câu chuyện «chó» trên đây, nếu đăng tải trên 1 tờ báo thường, thì không có gì là lạ, nhưng đăng trên một cơ quan ngôn luận do 1 Thượng Tọa chủ trương thì kẽ cũng khá tiến bộ. Đáng khen nhất là ông Nhất Đế đã kê một câu chuyện hợp «gu» các vị tu hành, thường ít có cơ hội sai máy giặt chính cổng «lá».

NHAN TIN: Những bạn bị cận thị hối về địa chỉ Đồng y sĩ Nguyễn Ngọc Tinh. Địa chỉ ông Tinh như sau:

441 Lý thái Tổ Cholon

Thơ Đời



TẾT KIỆM ƯỚC

Lại quái gì đâu tết với Xuân
Tết Xuân, Xuân tết chán vô ngần!
Bày trò kẹo mứt ăn đau bụng!
Xẩm sửa: xoay tiền cực tẩm thân!

Mặc ai khoái tết, khoái xuân sang
Riêng tôi từ lâu vẫn sống soàng!
Vui thú văn chương đời giản tiện
Lấy đâu phi phạm, lấy đâu hoang!

Chẳng cần pháo nồ, bánh chưng xanh
Tết nhất: rau dưa, mắng củ hành!
Quần áo đồng khung vải bộ cũ
Nho gia tiếng cả nhưng nhà thanh!

Yên phận từ lâu kiếp sống nghè
Lương tâm yên ổn, hồn trong veo!
Không đua đòi hão, không mơ ước
Liệu súc, cây cao chẳng giám trèo!

Anh lâm tiền ư, anh cứ tiêu
Của ngon vật lạ đớp cho nhiều!
Đớp nhiều đau bụng, đị bom ruột
Mặt mũi nhăn nhăn giống khỉ tiêu,

Anh lâm tiền ư? Anh cứ mua
Cứ bày, cứ săm cứ thi đua
Ba Tàu Chợ Lớn giàu thêm mãi
Bốc lột anh hoài, đã nhục chưa?

Còn tớ ưng dung mức sống thường
Ngày ngày hai buổi đứng soi gương
Mừng vui Xuân đến đầu chưa bạc
Còn có thơ cười tung bốn phương!

Chẳng có bà con, khỏi chúc ai
Nhưng điều giả đổi đã nhảm tai!
Giàu sang, quan tuốc phù vân cả.
Sớm mở chiều tan như cánh mai.

Ngượng nghịu làm sao lúc mở mồm
Chúc ông giàu có, bà đông con
Nếu như bắt buộc ba ngày tết
Tớ chúc sang năm rặt... chó xồm!

TÚ KẾU

Hai mươi lăm năm nay, mọi gia đình VN thường ăn cái tết trùng với những cái giỗ. Và cái tết năm nay, tết Cảnh sát cũng sẽ là cái giỗ hai năm, nghĩa là cái giỗ chưa mãn tang của rất nhiều gia đình của gần trăm ngàn gia đình bên kia, của vài chục ngàn gia đình bên này, của Thương Viện (giỗ T NS Trần Điền?), của quân đội (đơn vị nào không có những bạn đồng ngũ hy sinh?)...

Trong những cái tết đó, không những người VN ăn tết để thương nhớ những người thân yêu chết vì chiến tranh, mà còn phải ăn tết với nỗi lo sợ hồi hộp đến phiên mình bị banh thây xé thịt vì chiến tranh có thể bắt đầu chụp lên gia đình mình, từ thàn có thể giờ số gọi tên mình, hỏa tiễn Nga và TC có thể rơi trúng vào xóm làng mình, đạn B40, 41, hay đạn súng nhỏ có thể bắn vào bàn thờ, vào miếng cơm, vào giường ngủ của mình. Tết năm nay nhiều nhà sẽ không ăn tết được. Những anh em quân đội, cảnh sát, cán bộ sẽ phải cắm trại trăm phần trăm.

Vợ con ở nhà sẽ phải hồi hộp cảnh từng tiếng động giữa đêm giao thừa và nếu có tiếng súng vọng từ phía đồn trại chồng cha thì dù đã ăn rất ngon, bánh mứt rất ngon, trà rất đậm cũng không còn hương vị ngọt ngào nào nữa.

Tết năm nay, hơn bất cứ cái tết nào, mọi người VN đều tự hỏi, đều hỏi nhau, đều hỏi những người có trách nhiệm, và hỏi lên ông trời, hỏi đến đức Phật, hỏi đến Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, bao giờ thi người người VN chúng ta mới được ăn một cái tết yên vui, một cái tết chỉ phải cúng giỗ và thương nhớ người chết, mà bớt lo cho phận người sống?

Không ai trả lời cho người VN chúng ta. Không ai muốn trả lời và hình như không ai trả lời được, không ai có câu trả lời đúng.

Hữu chiến tết một ngày hay bốn ngày

Những người VN có trách nhiệm và quyền uy để trả lời thi đã trả lời Họ trả lời bằng những lời hô hào đánh nhau nữa đi, đánh nhau đến giọt máu cuối cùng, Họ trả lời bằng hành động bằng cách xua người từ Bắc và Nam làm chiến tranh, chém lò

nguyễn hứa đồng



bao giờ người VN được ăn một cái Tết yên vui ?

chiến tranh. Họ cũng trả lời bằng cách khoe rằng số người cầm súng để làm chiến tranh của phe mình đông l m. mỗi ngày mỗi đông đúc hơn hôm qua, hơn phe bên kia. Cho nên nếu tin vào những người VN có trách nhiệm và những người ngoại quốc có trách nhiệm về sự yên vui của dân tộc VN, thi dân VN chúng ta chưa có yên vui, và cái tết năm nay và những cái tết năm sau chưa thể chỉ là những cái tết để cúng giỗ người chết mà cầu an cho người sống.

Tuy nhiên chúng ta, những người VN biết yêu thương đời sống của mình, thương yêu gia đình con cái mình, thương yêu đất nước mình, phải nhìn vào nơi khác một dấu hiệu, một triệu chứng sáng sủa nào để an ủi, để tin tưởng. Những dấu hiệu đó đã có, phải có.

thích làm bảnh, đề nghị hữu chiến nhiều ngày và năm nay cũng như năm Mậu Thân đề nghị hữu chiến những bốn ngày, Phía VNCH và đồng minh dè dặt, và viễn lê năm nay, lần nào phe CS cũng vi phạm hữu chiến, càng hữu chiến nhiều ngày, thì con số những vụ vi phạm càng nhiều, cho nên chỉ chấp nhận hữu chiến 1 ngày gọi là đáp lễ vậy thôi.

VNCH và đồng minh đã công nhận rằng chiến tranh này là một chiến tranh đa diện, toàn bộ, nghĩa là súng đạn chưa phải là vũ khí duy nhất và quan trọng nhất, mà còn có những vũ khí khác, tể nhị, pháo tạp và có những kết quả bất ngờ, như chính trị, tâm lý, tuyên truyền vv.. Vụ thì tại sao lại không vi những lợi ích không quan trọng như vậy, mà chấp nhận hữu chiến bằng thời gian hữu chiến do đối phương đề nghị, rồi là bảnh hơn nữa, hạ lệnh hữu chiến cho đến bao giờ, và ở nơi nào, mà phe bên kia vi phạm thì bên ta tổng phản công?

Sự dè sén về thời gian hữu chiến của phe bên này đã cung cấp cho phe bên kia một lý do để chỉ trích, đồng thời làm cho phe bên này mất đi những cơ hội để nam cái thế chủ

động trong mặt trận hòa bình.

Cứ mỗi lần phe bên kia vi phạm thì phe bên này lại có cơ để chỉ vào mặt mà nói rằng: đó chúng nó khoe là yêu hòa bình, thương dân thương nước, mà không cho hòa bình ngoi ngóp thêm ít lâu, mà không để cho dân, cho nước yên ổn thêm ít lâu.

Cái dấu hiệu hữu chiến sẽ tốt hơn, tươi sáng hơn nữa, nếu bao giờ phe bên này nắm sáng kiến và chủ động hữu chiến, dám tố thời gian hữu chiến dài hơn, vô hạn, và giữ vững được tình trạng hữu chiến không cho bên kia lợi dụng hữu chiến để đánh úp như Tết Mậu Thân, mà không cho phép bên kia lợi dụng sự từ chối hữu chiến để tuyên truyền. Lúc đó chẳng những lý tưởng hòa bình sẽ sáng tỏ hơn, mà hy vọng chiến thắng của phe bên này cũng vững vàng hơn, gần gũi hơn.

Dấu hiệu tốt thứ hai : CS ngờ vực khả năng chiến thắng

Các chiến lược gia CS, hai ông tướng lớn và già của BV là Võ Nguyên Giáp và Văn Tiến Dũng, trong những diễn văn, bình luận, tài liệu vừa được phổ biến gần đây đã có một giọng điệu khác hơn trước. Lập luận của họ không còn có tính cách khẳng định cứng nhắc: chỉ có th ng, tất phải th ng, mà đã có vẻ mềm dẻo và mềm yếu, đưa ra hai lối thoát cho chiến tranh.

Một bài báo của Võ nguyên Giáp trên báo quân đội nhân dân viết: « Có những lúc và có những nơi chiến tranh cách mạng có thể trở về thế phòng thủ. Nhưng cái thế phòng thủ này chỉ có tính cách cục bộ và giai đoạn trong khi chờ những điều kiện tốt để phản công... Thời cơ để phát động chiến tranh khởi nghĩa tùy thuộc vào nhiều điều kiện cụ thể, cách riêng tùy thuộc vào cân cân lực lượng giữa ta và địch, và tùy thuộc vào nghệ thuật điều khiển chiến tranh của ta. Có những chiến tranh được kết thúc bằng chiến thắng trong một thời gian ngắn nhưng cũng có những cuộc chiến tranh giải phóng trở thành chiến tranh trường kỳ. »

Văn Tiến Dũng viết rõ ràng hơn, đưa ra viễn ảnh một sự thay đổi chiến lược, và cả viễn ảnh 1 sự

thất trận: « Tình trạng chiến đấu hiện thời của ta phải luôn luôn biến chuyển và do đó không cho phép chúng ta làm theo những kinh nghiệm quân sự 1 cách máy móc, khi những kinh nghiệm đó không còn thích hợp. »

Viết như thế chẳng khác nào công nhận rằng trong trường hợp chiến tranh miền Nam không chắc chắn đem lại thắng lợi mau chóng cho phe CS, thì phe CS phải, và nên chấp nhận tình trạng lùi lại, chôn súng, trở về thế du kích chiến, và đấu tranh chính trị bí mật. Có hai con đường đi đến tình trạng đó: chấp nhận một giải pháp chính trị được thương thuyết tại một hội nghị hòa bình, rồi sẽ tìm cách vi phạm những điều khoản của giải pháp một cách bí mật: hoặc là cứ lảng lặng xuống thang chiến tranh, chiến sĩ giấu súng để làm cán bộ chính trị, và tung những đợt tấn công chính trị công khai hoặc bí mật, tùy những điều khoản của giải pháp chính trị,

Viết như thế chẳng khác nào thú nhận phe CS không còn tin chắc sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này ở giai đoạn này, với những chiến thuật chiến lược này.

Một trong những nguyên cớ làm cho các chiến lược gia CS không tin tưởng vững chắc vào khả năng chiến thắng, là họ đã mất tin tưởng vào điểm tựa nòng cốt của chiến lược chiến tranh cách mạng chiến tranh nhân dân: sự đồng tình, hưởng ứng, hỗ trợ của lực lượng nhân dân. Chiến tranh kéo dài quá lâu, sự phân chia Nam Bắc kéo dài quá lâu, những khẩu hiệu tuyên truyền của hai phe đã có quá lâu và đã cết quả, làm cho nhân dân hai Miền Nam Bắc ít thiết tha với một VN thống nhất mà bắt đầu có một ý thức quốc gia biệt lập: một quốc gia Miền Nam từ Bến Hải đến Cà Mau và một quốc gia Miền Bắc từ Bến Hải đến Nam Quan. Chiến tranh trở thành một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia thù nghịch, mà không còn đương nhiên là một chiến tranh giải phóng hay cách mạng. Điều này đúng cho cả đôi bên. Nếu quân BV xưa từng sur đoàn vượt Bến Hải thi sẽ tự coi, và bị coi như một đạo quân xâm lăng.

Nếu Miền Nam xưa từng sur đoàn vượt Bến Hải ra Bắc thi sẽ tự coi và bị coi như một đạo quân xâm lăng tiến sang một quốc gia riêng biệt lăng giềng.

Cả những quân du kích gốc gác miền Nam, bỏ làng lèn bưng quá lâu, cũng đã mất những liên lạc với xã hội, với dân chúng Miền Nam. Đời sống và lối sống của dân chúng miền Nam trong những năm gần đây thay đổi nhanh chóng quá, hôm trước chưa có điện, hôm sau có điện sáng rực nhà, hôm trước chưa biết truyền hình tủ lạnh là gì, hôm sau thấy truyền hình và tủ lạnh là đồ gia dụng thông thường, thiếu thi khó chịu.

Những anh du kích bỏ làng lên bưng, lúc trở về bỡ ngỡ' bị coi là kẻ xa lạ, không gia nhập được vào đời sống và lối sống đã thay đổi của dân chúng Miền Nam. Liên hệ gia đình cũng thành lỏng leo. Những người vợ của những anh du kích có thể đã lên thành phố bão ba, lấy Mỹ, đi làm công, và quên mất anh du kích để tìm một môi trường mới đẹp hơn, yên ổn hơn. Cho nên những du kích quân gốc miền Nam cũng đã bị loại rakhỏi đời sống và lối sống của xã hội Miền

Xem tiếp trang 44

NHÀ ĐÓNG GIÀY SAIGON

116A Hoàng Diệu Khánh Hộ!
SAIGON
(Cách ngã tư Đô thành Nhân
Hoàng Diệu 100m)



Dùng toàn da tốt, kiểu đẹp, gọn, êm chân, bền chắc, rất nhiều kiểu giày làm theo kỹ thuật mới, mang là vừa, để quý khách coi kiểu chọn ngay, giá hụ và tốt. Giày đặt đúng hẹn

VƯỢT SÔNG



NGUYỄN THỊ THỦY VŨ

Mình,

Cũng như mọi năm sau tết Đoan Ngọ mươi hôm là tới ngày giỗ của cha em. Buổi sáng hôm đó em dậy thật sớm, ngồi trước tấm kiếng hình hộp xoài cẩn trong cánh cửa tủ áo. Dưới ánh đèn sáp, em dùng hai sợi tơ tằm đánh cho thật săn dề lăn trên mặt, nhô những sợi lông măng trên da. Em sẽ rửa mặt thật sạch rồi dội phấn nụ, thứ phấn này em đã nhờ người bà con nhân dịp ra Huế mua giúp. Trong Nam phần đông chưa ai biết dùng loại phấn này để đắp lên da khi trang điểm. Sở dĩ em biết dùng phấn son là lúc cha em làm thơ ký cho Soái Phủ Nam Kỳ, em có dịp theo cha đi từ Huế đến Hanoi. Em học cách trang điểm của các chị em đàng ngoài, và dám tự hào em là người con gái đầu tiên trong tỉnh lỵ này biết dùng phấn đắp lên da, bôi giấy hồng đơn lên má, lèn môi. Em chọn chiếc áo dài bằng nhiều điều dề mặc trong ngày giỗ.

Chiếc quần lanh đen còn mới quá nên gây nhiều tiếng sột soạt trong bước em đi.

Trang điểm xong, em bước ra trung đường thấp

thêm một tuần nhang trầm trên các bàn thờ tổ phụ. Ba ngày trước khi giỗ, mẹ đã dặn kỹ em đừng để cho nhang tàn khói lạnh. Trung đường hôm nay rực rỡ màu sắc của các loài hoa: màu tím của hoa thược dược chen lẫn màu vàng rực rỡ của hoa hướng dương, màu trắng trinh bạch của hoa huệ cẩm trong mấy chiếc bình da rạn cao quá gối. Những chiếc đĩa quất từ đời vua Càn Long chất đầy trái quý. Máy ngọn bạch lạp không lúc nào dè tắt; trung đường quyện hương thơm ngào ngạt. Em cảm thấy ấm áp bao quanh. Tiếng động từ dưới bếp văng vẳng mơ hồ. Mẹ thường dạy con gái lúc làm bếp đừng gây nhiều tiếng động.

Họ hàng xa gần lũ lượt kéo đến. Quà cáp của họ mang theo chất đầy bộ ván gỗ chân quý. Tiếng cười nói, thăm hỏi nhau vang lèn từng chập.

Từ sáng tới giờ, em mừng hut nhiều lần khi có một cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng. Rồi em lại thất vọng sau đó, khi người trên xe bước xuống không phải là mình. Mẹ nói đã gặp mình tại nhà dì, lúc mẹ ghé chơi bên đó. Mẹ khen dì khéo chọn người

hiền để nấu cơm tháng, mẹ còn thêm mặt mũi cậu học trò đó phuong phi, tánh tình đòn hậu. Mẹ tủm tỉm nhìn em rồi tiếp: «Nếu nhà này không có con gái tôi tuổi trỏ mã là tao đem cậu Sĩ con anh Cả Tâm về cho ăn cơm không cần tính chuyện tiền nong» Nhưng khi mẹ bắt gặp nét mặt em còn đang chút rạng rỡ vì nụ cười vừa mới đi qua đồi môi, mẹ tăng hắng lấy giọng nghiêm: «Con gái không được phép lui tới chỗ có con trai, kéo hàng xóm chê cười.» Em chống chế với mẹ là em đến thăm dì. Mẹ nhìn em hoài nghi. Hình như mẹ muốn nói thêm điều gì đó nhưng không tiện. Em đoán được ý mẹ. Chắc mẹ muốn nói em: «Giả đò mua khế bán chanh, giả đi đồi nợ thăm anh kéo bờn» chờ gì.

Nhưng có một hôm, dì ghé chơi nhà. Em bung khay trà ra mời dì rồi đi lảng chỗ khác. Khi khuất sau tấm màn, bất chợt em nghe dì nhỉ đến tên mình với mẹ. Em khựng lại nghe ngóng. Nhưng câu nói của mẹ nhỏ quá không dội trọn đến tai em. Linh tinh cho em biết dì chấm anh vào vòng bán kết trong cuộc tuyển lựa con rể cho mẹ.

Mình! Thầm thoát đã hai năm kể từ ngày em gặp mình lần thứ nhứt ở nhà dì em. Lúc đó mình đi học về, thản nhiên bước lên bậc tam cấp. Em hướng mắt nhìn ra sân nắng rồi lúng túng khi nhìn thấy người lạ đi vào nhà. Dì cười nở miếng, giới thiệu hanh có bà con luron lẹo với dượng em chí đó. Em không đủ bình tĩnh nghe rõ lời dì, chỉ gật đầu chào khách. Tay chân em dài ra, luộm thuộm không có cách nào thu lại cho ổn. Vành tai em nóng hừng hực và em không kịp nghe hết lời kê khai về thân thế người con trai đó. Giọng nói chững chạc cố hữu của dì lúc đó đối với em không còn rõ ràng để hiểu nữa. Em lúng túng, vụng về mặc dẫu hồi tôi qua, em không có bat dom dom. Mẹ cầm không cho em đuỗi bat dom dom bay lạc vào nhà, lúc em còn ấu thơ, vì bàn tay dũng phải con côn trùng đó thì cầm vật chi cũng dê làm rót bể. Em chưa cầm bàn tay hán nhưng em có cảm tưởng mình làm rót bể con tim rồi. Em càng bấn loạn tâm thần khi hán nhìn em mỉm cười, nụ cười ngọt mạn, khó hiểu. Hán máng nòn lèn mac áo, cử chỉ thật chậm rãi. Em rút xuống nhà sau lè như chớp, chẳng khác nào một đứa nhỏ bị phạt đứng nghiêm trong một góc nhà vừa được tha tội.

Đẳng lý em ở lại ăn cơm trưa với dì, nhưng em phải từ chối về ngay, viện cớ là em đi ra đây không có xin phép mẹ nên chẳng dám ở nán lại lâu. Em ngại phải ngồi ăn chung với khách, chắc chắn em ăn không no, lúc về nhà mất công lục cơm nguội. Dì trưởng em nói thật nên thả em ra về giữa cơn nắng chang chang. Dì còn lả gi tánh mẹ khó khăn, buộc con gái đi tới nhà ai, phải về ngay, không được phép ngồi lâu quá thời hạn nhai giap bã trầu.

Thuở đó, em mới mười bảy tuổi. Năm mười làm em tập kho cá nấu cơm. Năm mười tam em học đội thuyền, làm bánh thuẫn, bánh qui. Ba mươi nữ

công, tiều xảo vẫn chưa làm mẹ em hài lòng. Có lẽ em còn phải học thêm vài món khác nữa để chuẩn bị làm ngon miệng đẹp mắt người dung. Mẹ nuôi con lớn khôn, trau tria cho con đủ mọi mặt để còn làm tài mọi cho người phuong xa. Nghĩ đến đó mà em rầu, lòng dạ teo tóp như miếng thịt ướp muối. Tuy vậy, em nghĩ rằng mười chín tuổi em phải rời khỏi ngôi nhà tổ phụ. Con gái không được phép ở với cha mẹ lâu. Người dung phải đem trầu rượu đến rước em đi. Em phải đợi nón cụ quai thao, mặc áo thụng, đi bài xảo.

Trước khi cha em thất lộc, có dành cho em vài chục mẫu ruộng và mười mấy lượng vàng làm của hồi môn.

Trong đám con, em được cung nhiều nhất nhà vì mới sanh ra em ở trong cái bọc điệu. Thầy tướng nói sau này em sẽ làm mệnh phụ phu nhân, và em có tài khéo léo biết sơn soa thép vàng bện minh lẩn bên chồng. Em tinh thầm, khi lấy chồng rồi em sẽ học chữ quốc ngữ. Biết đâu em sẽ có dịp ghi chép sổ tinh tiền lúa thóc, chợ búa và biên tên biên tuổi kẻ vay nợ.

Thấy em sắc sảo, mẹ muốn em sau này lấy được thầy thông ngôn, ký lục, biết nói tiếng tây, mặc áo hành tò, that « cà ra hoach ». Tuy nhà em ở miệt vườn, song em cũng mạo cao, không bao giờ thích lấy chồng cuốc đất trồng khoai. Tuy bên nội em ở gần sông rạch, đầm lầy, nhưng em chẳng chịu lấy chồng câu éch, bắt lươn, đặt chà, tát dia. Tuy quê ngoại em ở Chợ lớn nhưng em ghét lấy chồng khách trú báu hàng xén, hốt thuốc bắc. Em chỉ憧憬 tới học trò. Suốt ngày học trò đọc sách nền miếng thơm tho, suốt ngày xem bài vở nên cặp mắt họ thông minh dẫu họ có dài họng tốn vải ăn no lại nằm đi nữa.

xxx

Một hôm có người quen đem tới biểu Mẹ một con heo sữa quay vàng ổi, tưốm mỡ. Mẹ bèn sai em đem qua cho dì một nửa. Em hối hộp kỹ lưỡng trước tượng đến lúc gấp lại người con trai ở đậu nhà dì. Em chải đầu bởi thành tám vòng sau ót và xức dầu bồng lai cho tóc thật láng mướt. Em đánh chát phẩn mỏng nhưng không dám trang điểm nhiều, e mẹ đề ý đến sự thay đổi đột ngột của mình.

Em bước lên bậc tam cấp đi bọc theo dây hành lang rợp bóng mát vì mấy bức rèm sáo rủ xuống. Em khựng lại chưa bước vội vào sân đường. Nhà dì hôm đó vắng ngắt, lạnh tanh. Hình như người con trai hôm nay cũng đi khỏi. Em đem nửa con heo quay xuống nhà và đặt trên bàn giữa, hỏi bà lão bộc. Bà nói dì đi ra chợ chát cũng sắp về. Em khéo léo gọi chuyện với bà lão bộc về người con trai ở đậu nhà dì. Bà ta cho biết hồn dâ về quê thăm nhà, mấy bữa nữa mới qua. Em chợt bồi hoài không muốn ngồi lại chờ dì lâu hơn nữa. Nhưng đầu sao em vẫn phải nán lại để nói với dì vài điều, mà trước khi dì mẹ đã dặn kỹ. Trong lúc chờ đợi em đánh một vòng quanh nhà, và dừng lại nơi bàn học của hán. Em

sẩm soi mẩy quyền sácn dày cộm và len lèn mỗ mẩy trang đầu ra xem, nhưng khô nỗi chữ nghĩa trên giấy không thèm biết tới em. Mẹ nhứt định không cho con gái đi học, sợ em biết chữ nghĩa sẽ viết thư hò hẹn với trai.

Em đang loay hoay thì dì về tới bắt gặp quả tang. Em đang tò mò lục lạo sách vở của cậu học trò. Dì mỉm nụ cười tinh quái và mấp máy đón môi đỏ thắm cõi trầu. Dì đặt tay lên vai em hỏi em bao giờ mới lấy chồng. Em uất cõi lưu lưỡi àm à, àm từ một hồi rồi trả lời bao giờ chị Hai em lấy chồng em sẽ tính sau. Dì rầy và nói : «ruộng ai thi này đập bờ, duyên ai này gặp đừng chờ uổng công». Chị Hai em ngọng nghịu tật nguyền dành ép bụng ở vây nuôi mẹ, chăm các em cho tôi già. Có sự hy sinh nào mà khi nói ra không làm nghẹn nơi cổ và tẩm ướt đôi mắt? Chị Hai đã gần hai mươi tám, cái tuổi hết trăng, thưa sao như đêm đèn ba mươi, buồn như buổi chợ chiều.

Từ ngày mẹ thành góa phụ, món tiêu sầu của mẹ vào buổi tối là cậy thằng Tý đọc thơ tuồng, truyện Tàu với già hai tiền điếu mồi đêm. Em thường bắn thần nghĩ ngợi các cuộc tình duyên trong đó. Em thích Dương Ngọc chỉ trống khoai mà được Hoàng tử mê mẩn rụng rời. Em thắc mắc tại sao Thái Tử nước Tề chỉ đai trên miếng dura, nàng Út tiếc của, ăn vào thụ thai. Mỗi một tích truyện gợi cho em nhiều cảm giác khó tả. Nàng Mạnh Lệ Quân giả trai, thi đậu làm quan tới chức Thừa tướng lại còn có tài hốt thuốc chẩn mạch, lo dụng nghiệp lớn cho chồng. Bà Chung Võ Diện tám nước suối cởi lớp xấu xi, suốt đời chung tình với một ông vua chạy theo bóng sắc. Gặp những nhân vật có cuộc hôn nhân viên mãn như mấy bà này là em bần thần mơ tưởng nọ kia. Em phục bà công chúa Diệu Thiện bỏ cung vàng điện ngọc, vào nhà chùa ăn chay tu niệm. Tuy vậy, em không chịu cao qui mà cô đơn như bà này. Em là thiếu nữ hoài xuân, lòng phơi phới, chỉ thích hạnh phúc gần gũi, không muốn làm Bồ Tát, Thánh Mẫu.

Em ngồi trên chiếc ghế tựa nơi bàn học của cậu học trò nghĩ láng máng đâu đâu. Dì đã ra nhà sau lúc nào em vẫn chưa hay biết. Em giựt mình đánh thót xô ghế đứng dậy vì em đang liên tưởng tới nàng Út chỉ ăn miếng dura có nước tiểu mà phải mang hoang thai. Em hốt hoảng nghĩ rằng em đã ngồi quá lâu trên chiếc ghế tựa của hắn. Em thắc mắc không biết ngồi trên ghế của con trai có bị mang hoang thai hay không? Em hồi hộp không thôi và cuối cùng em chẳng chịu nổi sự bức rít đó lâu hơn nữa, em bao gan hỏi dì. Nghe xong, dì nở nụ cười rộng rãi phô trương gần đủ ba mươi hai cái răng thường đánh bằng xác cau bóng ngoài, dì đầm nhẹ lén vai em, rầy đừng nói tầm ruồng, Em bảo nếu trời xui khiến em chỉ lỡ ngồi trên chiếc ghế dựa của hắn rủi họ thai chắc em phải vào chùa noi gương bà thi Kinh.

Tất cả mọi điều lo âu em có thể tâm sự với dì chớ không hề hở môi với mẹ.

Em xách dù ra về mà vẫn không nơm nớp sợ sệt. Sau đó, em mất ngủ nhiều đêm, nằm yên nghe ngóng động tĩnh trong bụng mình. Em xanh xao vàng vỡ vì những cơn thao thức. Bà hàng xóm vô tình ngâm đòi mat thất thần của em rồi quở : «sao mà hai mắt con Phước tròn lơ như đòn bà có nghén» Em lao đao như người bị chém hụt. Cơn lo lắng vu vơ đó kéo dài sau lúc em ngồi trên chiếc ghế dựa tai ác ở nhà di tròn một tháng. Em luôn luôn tự nguyện kể từ đây sẽ ăn coi nồi, ngồi coi hương.

①

Mình! Cơn trông đợi chợt tan như mây khói khi một chiếc xe ngựa khác dừng lại từ trên đó. Một đứa trẻ khoảng mươi lăm khẽ nệ bưng ba chiếc quả chòng lên cao cầm bước xuống. Rồi tiếp đó là cậu học trò ở đâu nhà dì đứng đinh theo sau mặc áo phục màu mỗ gà. Hỉ chán em như len cơn làm cưng. Thằng nhỏ vào tới trung đường đặt mấy chiếc quả xuống. Hai chiếc quả sơn son vê hình bát tiên màu ngàn nhũ và chiếc quả thứ ba bằng gỗ cằn xà cù lắp lánh, tinh vi. Mẹ em đón đả mời khách ngồi và gọi em rót nước,

Sau khi tan tiệc khách khứa ra về, mẹ gọi thằng Tý qua mời dì. Nét mặt mẹ lộ vẻ hờn giận và trách móc. Thật tình em không tài nào đoán nổi việc mời dì có vẻ hối hả đến vậy, vì dì vừa mới ra về chưa đầy một tiếng đồng hồ. Khi dì trở lại nhà em, mẹ lôi dì ra ngồi bộ ván gỗ và đuổi tất cả kẻ ăn người ở trong nhà không được lăng văng nơi hai người đang rì rầm trò chuyện. Mặt mẹ tái dần trong khi dì có vẻ hồn hở vui tươi. Em chui dưới gầm tủ thờ nghe ngóng câu chuyện. Mẹ hớp ngum trà cho trời bót con giận rồi móc túi áo lấy ra một phong thơ, Mẹ cười mỉm nói bức thơ này trong quả bánh sơn son của cậu Sĩ đem qua.

Mẹ lẵn dì đều mù chữ nên cả hai cùng cầm thơ lật tới lật lui. Mẹ có tánh linh biết rằng đây là bức thơ tổng tình với con gái mình. Dì đề nghị nên cậy thằng Tý con trai bà vú của em đọc giúp bức thơ. Mẹ phàn vân một lúc e người ngoài biết câu chuyện phạm tội danh giá tông mòn nên định nhờ người tâm phúc khám phá tự sự. Mẹ không tin thằng Tý có thể giữ mồm giữ miệng. Câu chuyện biết đâu sẽ lọt đến tai bà con chòm xóm thì mẹ còn mặt mũi nào dóm ngó tới ai. Dì gạt ngang cho đó không là lỗi của em mà mẹ phải sợ sệt vò lối như vậy. Dì nhắc mẹ cái câu được truyền khẩu tự bao đời. «Làm hoa thi người ta hái, làm gái thi người ta trêu». Mẹ đuổi lý nên ép bụng kêu thằng Tý lên lanh phanh đọc giúp bức thơ. Trước khi cho phép nó đọc mẹ dặn dì dặn lại nhiều lần là cấm không được nói lại bất cứ với ai. Em sợ đến xanh muốt người nhưng dì có vẻ khoái trá trong nụ cười. Dì gật đầu từng chập khi nghe những lời lẽ tỏ tình thật nồng nàn và lời đề nghị hôn nhân của

cậu học trò với em. Mẹ buộc tội người giri thơ phạm thượng. Dì trấn an mẹ là sẽ bắt cậu học trò thỉnh cha mẹ cậu ta tới bỏ trầu cau chuộc tội. Lòng tự ái mẹ rút dần xuống khi dì dám đoán chắc cuộc hôn nhân đó sẽ do ý muốn của mẹ. Dì sẽ làm bà mai đứng ra ráp hai đứa lại cho thành vợ chồng. Em cảm thấy run người vì sung sướng. Lời hứa của dì như trùm lên người em chiếc áo ngực hàn trong lúc em lén cơn rét. Em lao đao trong mờ hạnh phúc vừa căm chì và thầm cảm ơn dì đã giúp em thực hiện giấc mơ mà từ hai năm nay em bóp bụng cảm nín. Con gái như cây cột phải chờ trâu tìm. Cột không có chân nên cẩm lê lết đi tìm trâu. Con gái hư thân trác nết là cây cột biết đi. Bây giờ em hân diện làm thử cột chòn chừn một chỗ. Trâu kia sắp tới nơi rồi làm em mừng quỳnh quên tuốt ăn cơm buổi chiều hôm đó. Em rút vào buồng ngủ, nghĩ tới chuyện mai sau, lòng hồi hộp. Chiều xuống ngoài cửa sổ. Căn buồng lạnh hiu hiu, Minh ơi, một mai mình cười em rồi, em cảng đáng giang sơn nhà chồng, phải tháo vát xắp năm xấp bảy nàng dầu khác. Già dinh của mình danh giá. Cha mình làm nghè hốt thuốc với mòn thuốc hờn đen trị bệnh no hơi, sinh ruột thần hiệu. Nhờ mòn thuốc gia truyền này mà cha mình nuôi con ăn học tới bằng «rút rơm». Mẹ mình lại chuyên nghề làm ruộng. Em mà học thêu thùa may vá, làm bánh mứt thì có ích gì? Vậy em phải nấu cơm cho thợ cấy, nấu xôi cho thợ gặt. Phải nài lùng lo việc lúa thóc, bán buôn, phụ giúp cha chồng lo từ chén chảo, tô canh cho con bệnh ở xa tới nhà điều trị sang năm này tháng nọ.

Em nắm dã dượi rất lâu. Bên ngoài mẹ dọn cơm tối. Chị hai súc lu, đồ nước rồn rồn. Ngoài sân có tiếng bửa củi chí chát. Thằng Tý quần ngựa trên bả cõi phía sau, hát inh ôi. Đời con gái thật ngắn. Đời làm vợ làm mẹ thì quá dài. Chẳng còn bao lâu em sẽ rời khung cảnh thân mật này. Nước mắt em ra.

Mình! Dì em lại xách dù trả qua cách đó mấy ngày, lần này dì không đi một mình mà có cả ba cậu học trò. Em ra trinh diện với khách rồi chui vào bếp thi thố tài làm khéo của mình. Mâm cơm hòn đó dọn lên, mẹ của cậu học trò khen em làm bếp khéo và không合一 một tiếng động dao, động thớt. Mâm cơm chia làm hai giang sơn: đòn bà dùng món chay, đòn ông ăn món mặn. Mâm cơm chay tuy không dùng vật sát sinh nhưng mỗi món đều mang một tên mặn. Em dùng tát hũ, vỏ bưởi và mì cǎn làm nem công cha phุง. Bên cha mẹ gãy học trò có vẻ hả hê về những món tiêu xảo của em. Em nhớ dì em mỗi lần ra chơi thích pha trò: «Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dài». Ăn uống no say, câu chuyện hồn nhân mồi lược khơi mào một cách nghiêm trọng. Mẹ nhường chàng trai nói lời cầu hôn trước.

Sau khi chờ nhà chồng tương lai em không một điều chê trách nàng đâu, mẹ tăng hắng to bày ý nghĩ của mình. Mẹ nói lúc cha em còn sanh tiền, thích cho con gái lấy chồng có bằng cấp hẳn hoi. Mẹ nói thằng là mẹ không chấp sang giàu, nhưng

con rể mẹ phải có ít nhất bằng «rút rơm» (diplôme) mới được. Tất cả bên nhà gãy học trò đều nói với nhau bằng mắt. Cậu học trò thò trong ngực rút mảnh giấy cuộn tròn cột sợi dây lát dừa ra trao cho mẹ một cách kính cẩn. Mẹ không dấu nỗi vui mừng đang trào ra dòi mắt trũng sâu. Mẹ chậm rãi mở sợi dây lát dừa trại mảnh bằng Thành Chung của con rể tương lai ra ngâm nghĩa một lúc rồi ngẳng lên nở nụ cười thật rộng rãi. Mẹ săn soi chiếc ảnh bán thân của cậu học trò gật đầu ra vẻ đặc ý lắm. Mẹ xin phép giữ lại mảnh bằng để lồng kiếng treo giữa trung đường cho tới lúc xong lễ thành hôn. Miếng giấy dày cộm cuộn tròn như con cuốn chiếu dỏ như một bảo vật để em trả công nuôi dưỡng, sanh thành của mẹ trong muôn một. Mẹ nói chắc dưới suối vàng cha em cũng hả dạ, mát bụng. Em bắt gặp nụ cười còn vài răng nuốt trầu tiếc cơm của mẹ nở ra cùng một lúc với hai giọt nước sấp rỉ rơi khoé mắt.

Em vào buồng lâm nhâm cầu nguyện Phật Bà Quan Âm. Lúc nào ngoài sự tin tưởng Ngài cứu khổ cứu nạn, em còn xem Ngài như Đăng chỉ dạy em trong việc xử dụng tinh cảm. Mười sáu tuổi em dốc lòng thờ cúng Ngài. Ngày rằm em hứng sương động trên lá mòn ngọt, trên lá bạc hà, trên lá sen để nấu

SỬA TELEVISION
 AMPLIFIER
 TAPE RECORDER
 CAR STEREO

Đề yên tâm và không mất thì giờ xin liên lạc với:

CỬU LONG TV - RADIO

534, Trương Minh Giảng SAIGON - Đ.T. 41.435

- SỬA CHỮA BẰNG MÁY ĐIỆN TỬ TỐI TÂN NHẤT
- CÁC CHUYÊN VIÊN LỎI LẠC
- CÔNG VIỆC CHÍNH XÁC NHANH CHÓNG VÀ BẢO ĐẢM
- TỔ CHỨC ĐÚNG ĐÁN VÀ QUY MÔ
- ✿ CÓ XE HƠI NHẬN VÀ TRÀ MÁY TẠI NHÀ
- ✿ GIÁ TÍNH PHÁI CHẶNG

nước cảng. Bàn thờ Ngài lúc nào cũng tràn ngập năm thứ trái cây và năm loại bông. Ngoài ra, em còn thờ hai bà chị của Ngài nữa, Bà Văn Thủ Bồ Tát và cõi sự tử lồng xanh. Bà Phò Hiền Bồ Tát cõi con voi trắng. Ba chị em đều là Công chúa, sau đi tu mà thành Bồ Tát. Cảng mây con thú các bà đều nồi bông sen đỏ và cuồn cuộn mây trắng. Mỗi ngày via các bà, nếu không do mình em tắm gội ăn chay, đem xâu tiền điếu ra bốc thi cho các người ăn xin.

Hôm nay em cầu nguyện ba chị em của Phật Bà, sốt sắng, tha thiết hơn bao giờ. Em mong em như con dao bén, coi cuộc đời như tàu lá chuối. Cuộc hôn nhân em sẽ tròn trịa như trăng rằm. Mai sau em lấy mình rồi, bột kia tuy thành bánh, nhưng em mong sẽ là chiếc bánh đẹp dưới mắt mình mãi mãi. Thật nghĩ tới hậu vận chừng nào em hồi hộp như đi xuồng khắm trên giòng nước lớn chừng này.

MÌNH Hai tháng sau đó có tất cả chín chiếc thuyền treo bông thắt tại vược qua sông Dinh Cậu để về miệt Vịnh Long, quê của mình con sông này có những lượn sóng bạc đầu lớn bằng cái nhà. Đã có bao nhiêu chiếc ghe đi rồi không về nữa, khi đi qua con sông rộng lớn đó, Những lượn sóng thần sẽ không buông tha kẻ nào không có lòng thành khẩn với Cậu, một vị thần linh cai quản con sông này. Nếu cậu băng lồng cho qua sông thì sau khi khấn nguyện sông gió sẽ giảm dần và ghe thuyền sẽ vượt sông một cách an toàn; bằng ngược lại sông thần sẽ nổi lên lập tức hai con ngỗng trắng sẽ hiện tối bơi theo ghe thuyền, báo hiệu đến giờ chết của tất cả mọi người trong ghe.

Em khấn nguyện trời phạt giúp cho tất cả thuyền hoa sẽ được thuận buồm xuôi gió. Trước khi đồ ra sông em và chồng thấp nhang đèn khấn nguyện Cậu. Phải cùng Cậu bằng một đôi gà, móm hối lộ mà Cậu giúp cho vượt sông. Em mặc áo thụng bước lên bờ di song song với mình. Ngồi cõi miếu thờ Cậu ăn dưới đám lau sậy. Nơi đây là quê hương thứ hai của bọn gà của Cậu. Chúng đã biến thành một lũ gà hoang sành sỏi này nở đầy nghẹt trong vùng lau sậy. Không một ai dám héo lánh vào đó để săn bắt lũ gà rừng mà khách thập phương muôn qua sông để lại một đôi. Tiếng gà rừng chốc chốc vỗ cánh gáy vang. Em yên áo thành khẩn kêu gọi Cậu giúp em vượt sông bình yên. Khấn vái xong em sánh vai chồng xuống chiếc thuyền trang hoàng công phu nhứt, ngồi lặng lẽ. Miệng em không ngọt đọc kinh cầu khõ, cầu nạn.

Con thuyền hoa đã tách bờ, lời kinh nguyện cầu làm ráo nước miếng, em nhìn tới trước mặt, con sông phẳng và những tia ráng rực rỡ phía sau chân vườn bên kia bờ như một đám cháy lan rộng. Em bừng tỉnh khi tiếng gọi của mình đang ngồi bên cạnh: Mình! mình! chúng ta đã vượt sông...

NGUYỄN THỊ THỦY VŨ

THƠ

trang đốp

chó chơi kiều này

(Chủ nhật vừa rồi T.D. nhân xuống
thăm 1 Sinh Viên Sĩ Quan tại Quang
Trung được biết ở đây có cái lệ không
đóng yêu tú nào là sinh viên khoái dọc
Đời lâm nhưng không khoái mua lâm thì
phải!)

Đọc báo mà 10 người 1 số.
Đọc kiều này chết bối chúng tôi!
BÁO ĐỜI hỏi được mấy hơi
Nếu còn thương nó chó chơi kiều này!
BÁO ĐỜI được đến tay các bạn,
Lũ báo Đời phải gạn lọc ra,
Lóc xương lóc thịt lóc da,
Bày lên giấy trắng để mà kiểm cơm!
Kiểm tí bạc nuôi con nuôi vợ.
Tý rượu cùm cho đỡ nhạt môi!
Thưa rằng chỉ có thể thôi,
Một đời mang cái sự đời tong teo!
Ấy cái nghiệp nó đeo nó đuỗi.
Thằng viết văn làm mọi không công.
Các anh những kẻ có lòng,
30 đồng bạc nghĩ không đáng gì!
Các anh không ra chi cũng hách,
Cũng Sĩ Quan kém dêch gì ai?
Những người xây dựng Tương Lai,
Tinh Hoa đất nước là đây phải rằng?
Ôi! thân thế những thằng viết lách
Đã rách rồi xé rách thêm ư?
Hào hoa phong nhã có dư
Bạn xem báo cọp bạn hư cả người!
Cuối năm thảo mấy lời tả oán,
Gửi các anh những bạn đáng yêu,
30 tý bạc bao nhiêu?
1 người 10 số mua nhiều càng hay,
Phải có cỏ trâu cày mới sống,
Không có cơm lồng rỗng viết sao!
Tinh thần tinh thánh dù cao,
MANGER nước lâ thằng nào còn gân?
Nó là voi cũng lăn ra chết,
Cũng GOOD BY nghề viết, bạn ơi!
BÁO ĐỜI hỏi được mấy hơi!
Nếu còn thương nó chó chơi kiều này!

Em lạy các thầy,
TRẠNG ĐỐP

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

•••

**Xin mời quý vị mua vé số:
KIẾN - THIẾT QUỐC - GIA
mỗi tuần phát hành 6 triệu vé**

Giá mỗi vé : 30đ.

**Sáu lô độc đắc : mỗi lô sáu triệu đồng
Mở sổ mỗi chiều Thứ Ba, lúc 15giờ
tại Rạp Thống Nhất SAIGON.**

Vé có đặt bán khắp nơi.

SAIGON, ngày 14-1-1970

Bây giờ thời người ta có thể tổng kết một năm hòa đàm ở Balè. Vì từ lúc phái đoàn của miền Nam băng lòng đi Balè tối nay đã hơn 12 tháng. Nhưng tổng kết làm chi khi mà cả thế giới đã du biết cuộc hòa đàm này chưa đi tới đâu. Một bên ngoan cố chỉ diễn trò tuyên truyền, còn một bên cứ đề nghị này nọ một cách vô ích. Bởi vậy mà cuộc hòa đàm xuống dốc : Tâm quan trọng lúc đầu của nó không còn nữa. Từ lâu công việc hòa đàm được coi như công việc nhảm chán không ai còn chú ý tới. Nhưng đối với người nắm rinh tin tức hòa đàm ở Ba Lê, đã có biết bao việc vụn vặt xảy ra đáng ghi nhớ vì có biết bao việc buồn vui và « giật gân » lẩn lẩn. Phần nhiều những việc vụn vặt đó chưa được ai kể ra hay chỉ mới được kể ra sơ sài có khi sai lạc. Sau đây xin kể lại từ vụ « phái khôi Thông Tin » tới cuộc đấu trí ngầm nhưng này lùa giữa ô Cabot Lodge và Xuân Thủy xen vào giữa các biến cố như vậy còn có biết bao tin tức giật gân và bức minh khác nữa mà người ở xa có vẻ muốn dấu những người ở nhà...

ooo

Phái đoàn VNCH sang Balè trong tinh thần hăng hái làm việc như có thể mang Hòa bình về ngay cho bà con mình trong năm 1969. Nếu Phái đoàn mình chỉ lo đương đầu với địch ngày thứ năm mỗi tuần thì trái lại, khôi Thông Tin đã tích cực hoạt động để cho báo chí và Việt kiều ở Pháp hiểu rõ tình hình mà ủng hộ công việc làm của Phái đoàn. Tổ chức của khôi Thông Tin thật chặt chẽ. Ngày làm việc, tối cẩm trại và kiểm thảo công tác như các cán bộ cách mạng chính công kết quả sơ khởi rất khích lệ. Những đồng bào có tinh thần quốc gia đã hưởng ứng nhiệt liệt. Đây là một điều đáng mừng. Vì kể từ khi Tòa Đại sứ rời Tòa Tông lãnh sự « cũ » làm nhiều việc không mấy được lòng Việt kiều thì người ta tưởng như phe ủng hộ lá bài Quốc gia đã chán nản tới độ làm ngơ đối với số phận của miền Nam mình rồi. Vì ngoài những « vung về » của nhiệm sở ngoại giao của ta còn có cả 1 kế hoạch tuyên truyền vu khống bồi nhợt miền Nam của cộng sản. Bởi vậy mà

người ta vui mừng khi thấy anh em sinh viên và kiều bào mình hăng hái giúp đỡ tinh thần cho phái đoàn mình. Chính Việt kiều ủng hộ VNCH đã đưa ý kiến biểu tình để đưa phái đoàn của ta vào phòng họp. Việt kiều nói họ không cần biết tới cá nhân của phái đoàn nhưng vì phái đoàn tượng trưng cho chính nghĩa quốc gia dân chủ tự do nên anh em ủng hộ. Sự giải thích này cũng có lý do. Và ngay buổi phái đoàn ta vô họp phiền soi khởi đầu tiên đã xảy ra 1 vụ hiếu làm nực cười. Số là 1 ông không phải ở trong mà là ở bên cạnh phái đoàn ta lén mặt như là thô công ở Pháp vì sống ở Pháp đã lâu, ông này rỉ tai rằng tại Cộng Sản ra lệnh cho vài tay sai trung thành mang cà chua và trứng thối chờ phái đoàn ta ở cửa khách sạn Majestic tức Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở đường Kéber. Tới khi ông Nguyễn Xuân Phong dẫn phái đoàn tới dự phiên họp sơ khởi đầu (đề rời ditri thỏa thuận về hợp bàn tròn và vài thủ tục thử tự phát biểu và họp báo)

THỢ CÀY



NHỮNG ĐIỀU CHƯA AI THUẬT VỀ CUỘC HÒA ĐÀM Ở BA LÊ

chuyện Ba Lê do phóng viên Văn Luông gửi về

nạn nhân vậy. Anh thi nói có xin phép và trước khi lên đường có tới chào ông « Thông tin » rất là vui vẻ mà! Các ông ĐĐK và NNL với vã điện về Thanh minh Thanh Nga nhưng vô ích vì lý do phải « tái lập uy quyền quốc gia » nên cứ sa thải, nhưng kết quả là làm « uy quyền quốc gia » vỡ mặt ở Ba Lê: phe Cộng ra họp báo kêu lại vụ này và chê: « Tại nó cứ ganh ăn với nhau hoài mà. » Những người ủng hộ quốc gia trào máu họng mà đành ngồi cảm « Ở nhà » đã gây ra việc đáng tiếc như vậy, an làm sao nói làm sao bây giờ! Nhưng vài người trong phái đoàn và khôi thông tin dễ dãi tin rằng công việc rồi sẽ được thu xếp êm thấm. Nhưng chẳng ai ngờ là không thể thu xếp được. Mà khôi thông tin còn bị thọc gậy bánh xe mạnh hơn. Thường ngày khôi thông tin làm việc như công sở nhưng sau bữa cơm tối có kiểm thảo công việc để moi người trình những gì mình đã thực hiện trong ngày và sau đó có màn đóng bao. Vì ngay khi sang khôi này cho phát hành 1 tập san quay ronéo. Có khi đóng các xấp bao tới 2,3 giờ sáng. Có 1 kỳ tôi ghé thăm anh em làm việc và bị dụ khi ở lại « choi » nên bị đóng bao tối gần 5 giờ sáng vì đó là số đặc biệt Xuân Đinh Dậu. Nhưng tới khi biết là không thể làm việc được nữa thì người điêu khinh khôi Thông Tin không còn bit anh em họp và kiểm thảo nữa. Một số chán nán sửa soạn về. Trong lúc chờ đợi mới sanh ra cái chuyện xì phé. Một ông ký giả chơi cay cú dụ anh Giáo mượn con chó Danois bự sụt đất đi chụp hình ở vỉa hè Balè làm kỷ niệm cho le. Ai dè tấm hình này về được đăng ở tờ nhật báo với tựa đề là « sang Balè mang cả người đi chăn chó ! » Anh Giáo vốn là 1 nhân viên lao động chuyên

Cái chính

Điều Hâu gặp Bồ Câu ngày đầu xuân con chó :

— Xin chia buồn với bạn, về vụ hỏa hoạn bữa qua ở nhà bạn.

— Cám ơn. Nhưng tôi xin cài chánh. Thứ nhất, vụ hỏa hoạn đó ngày mai mới xảy ra. Thứ nhì, ở nhà anh chứ không phải ở nhà tôi.

VTX ở nhà khoe ủm lên như một phát minh mới bấy giờ được dẹp cửa tiệm này một cách êm thấm. Vụ dẹp này lúc đầu có tính cách cá nhân nhưng sau vì cái cuộc hòa đàm cứ cò cưa mà tin tức càng ngày càng nghèo nàn nên sự dẹp mạch điện ấy cũng không có gì đáng tiếc cho lắm. Sau vụ đó là cả mấy nhân viên bị sa thải và phương cứu chữa đã xách đồ nghề về Saigon. Nghe nói sau này VTX ở nhà còn xấu chơi với 1 vài nhân viên tối thiểu còn lại ở bên Pháp nữa. Nhưng hình như từ khi cụ « Thông tin » bị thôi ở VTX. Thị mấy nhân viên kia được dẹp yên mần ăn. Cái vụ dẹp khôi thông tin bây giờ đã hoàn thành. Trụ sở của khôi ở đường Mac Mahon đã được đóng cửa. Kinh nghiệm cho thấy về vụ khôi Thông tin này là khi sửa soạn khôi này mà không thu xếp với bộ ngoại giao và bộ Thông tin nên đã bị đánh cho tới chết. Điều đáng tiếc là trong lúc phe cộng mở một mặt trận chiến tranh chính trị vĩ đại ở Pháp để đầu độc dư luận thì về phía VNCH người ta lại thấy có sự giảm hoạt động về mặt này tuy sự hoạt động đó cũng chưa phải là vĩ đại!

(CÒN TIẾP)

NHÀ ĐÓNG GIÀY SAIGON

116A Hoàng Diệu Khánh Hội
SAIGON
(Cách ngã tư Đỗ thành Nhơn
Hoàng Diệu 100m)



Dùng toàn da tốt, kiểu đẹp, gọn, êm chân, bền chắc, rất nhiều kiểu giày làm theo kỹ thuật mới, mang là vừa, để quý khách coi kiểu chọn ngay, giá hời và tốt. Giày đặt đúng hẹn

Đồng lương sắm tết

Phần lớn các tư chức ở các sở đứng đắn đều được lãnh lương tháng 13, chưa bao giờ con số 13 lại được tra chuộng như thế ! Vậy mà cứ bảo nó xui xẻo !

Còn các công chức và quân nhân thì được lãnh thêm 4000đ. Ta có hơn triệu công chức quân nhân, thế là khối tiền tệ lưu hành thêm lên 4.5 tỷ bạc. Các anh Ba Tàu chợ lớn không cần nghiên cứu về kinh tế, tài chính các anh cũng tính ra ngay là phải tăng giá hàng để thu hút khối tiền tệ kia vô, không vô kho nhà nước, mà vò túi các chú ! Nào hạt dưa ba Tàu, nào lạp xưởng ba Tàu, nào bánh, kẹo ba Tàu vv... cho chi thịt heo cũng ba Tàu mà gạo nếp cũng do Ba Tàu buôn bán ? Mỗi lần ăn tết, mừng xuân chưa ai được hưởng, toàn mang cho ba Tàu hưởng ? Vậy mà cụ Trần Trọng Kim trong cuốn VN sử lược nhất định dạy con cháu rằng người Việt Nam là giống thông minh !

Các bạn thử làm con toán coi với 4000 đồng bạc, qui bạn đem sắm tết được những gì ? Câu hỏi thật vô duyên, vì khi tờ báo này tới tay bạn, bốn ngàn đó đã hết từ khuya rồi ! Vậy giờ chỉ xin qui vị nhớ lại thôi.

Sau khi tính lại cách chi tiêu 4000đ. của mình bây giờ qui bạn thử tính hộ người khác. Nếu bạn là 1 binh nhì, bạn thử tự hỏi 1 ông Tướng tháng này lãnh thêm 4000 bạc như bạn, ông Tướng sẽ đem sài thế nào ? Nếu bạn là 1 công chức, bạn cứ yên trí đi, ông Tổng Trưởng, ông Thủ Trưởng cũng lãnh thêm có 4000 tỷ như thôi. Đố bạn biết ông đem 4000 tỷ đó ra chi làm sao ?

Thôi, đừng tính toán thử làm chi. Bạn không tính nổi đâu. Vì đối với người này thi 4000 đồng đủ cho các gia đình ăn 1 cái tết, đối với người khác 4000 đồng chưa đủ để mua vui trong vòng 10 phút !

Tuy vậy bạn có tự an ủi là lương tháng tết của bạn được tăng gần gấp đôi trong khi của họ chỉ được tăng từ 1% tối 5% mà thôi ! vậy thi chính bạn là người được nhà nước nâng đỡ đấy nhé !

Tai mắt và tay chân

Tết năm nay, Tổng Cục Chánh trị phát động nhiều cuộc ủng hộ chiến sĩ nơi tiền tuyến. Nào các học trò, nào các ký giả, nào tập đoàn phụ nữ v.v.. Trong số các khẩu hiệu ủng hộ chiến sĩ, ca ngợi tinh thần quân dân, có một câu rằng : Nhân dân là tai mắt của quân đội, quân đội là tay chân của nhân dân !

Ông nào nghĩ được cái khẩu hiệu này hay thiệt là hay. Nhân dân làm tai mắt để lấy tin tức tình báo. Quân đội thi che chở, giúp đỡ dân.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thi 1 cái cơ thể mà chỉ có tai mắt với tay chân coi bộ còn hơi thiếu ! Nó còn cái mồm, còn cái bụng và còn vài chỗ khó nói nữa chứ ! Cho nên ta thử thêm vào khẩu hiệu trên là : nhân dân là tai mắt của quân đội, quân đội là tay chân của nhân dân. Tham nhũng là cái



ÔNG ĐẠO CẤY

mồm của nhân dân và quân đội (mồm để ăn), gian thương là cái dạ dày của tham nhũng. Còn những chỗ dùng để bài tiết xì hơi của quân đội và nhân dân, gian thương và tham nhũng thì ở chỗ nào ? Cái này khó trả lời, có thể mở cuộc thi được, xin mời qui vị Dân Biểu, Nghị Sĩ và qui ông bà Hội Đồng đã thành quen ăn to nói lớn góp ý kiến cho ! Chỉ có qui vị đó mới xứng đáng trả lời câu hỏi này !

Tự vệ chính đáng

Giữa Saigon, mấy chú bé con đi gác Nhân dân Tự vệ lại xông vào đám cưới nhà người ta đòi chia vui. Đúng là tinh thần tương lân tương ái theo chủ trương phát triển cộng đồng !

Đối chia vui bằng một mâm rượu không được, mấy chú Tự vệ bèn cảm thấy bị xúc phạm đòi thực thi cái quyền tự vệ chánh đáng bắn súng đúng đòng cho bà con tán loạn, mắt cá vui. Ai nấy đều chung vui, hoặc ai nấy đều phải mắt vui, vậy mới là công bằng chứ.

Thêm một tin vặt khác, trong Cholon có hai chú Tự vệ ép một cô gái ngủ ở bên xe đó phải về trụ sở chúng vui với mình. Chỉ vì cô gái không khêu chủ trương nên mới la ó khiến cho Cảnh sát phải ra tay cùi khốn trừ gian.

Nói cho cùng thi hành động tự vệ của mấy chú nhỏ cũng không quấy là bao. Vì các chú đã mất công vác súng đi canh gác cho người ta sửa soạn ăn tết. Có công chiến đấu thi phải được hưởng thụ ! như vậy mới đúng chủ trương vừa chiến đấu vừa hưởng thụ. Vậy đê nghị bà con ăn tết năm nay, mỗi lần thấy mấy ông tự vệ đi qua nhớ kêu vò lý xì chút dinh-cẩm thông và hưởng thụ cho công bằng mới được !

Chấm dứt mặc cảm

Vào lúc bà con sắp về quê ăn Tết, ông Phụ tá chánh trị của Tổng Thống báo cho 1 cái tin vui. Tin vui mừng đối với các ông Dân Biểu Hạ viện, và vui

vui với bà con. Đó là vụ pho tượng thủy quân lục chiến ở trước Hạ viện sắp được rời đi nơi khác ! Nghĩa là các họng súng sẽ không chĩa vô Hạ viện nữa, dù chỉ là súng giả ! Hai họng súng giả của hai hai ông linh giả, đúng ra cũng chỉ nên coi như 1 người bù nhìn giữ dưa, để đuổi chim mà thôi. Nhưng đối với Hạ viện thì nó lại là 1 cái ám ảnh ghê gớm. Mỗi lần trông thấy cái họng súng đen ngòm các ông Dân Biểu lại sợ thấy mẹ đi ! Có lẽ các ông cũng thuộc về giống chim bồ câu, diều hâu, hay là gà ? cho nên mới sợ như vậy.

Việc rời 1 pho tượng ở vườn bông lẽ ra chỉ là việc nhỏ của tòa Đô chánh, vậy mà câu chuyện này lại khiến khối Dântiển đông đảo nhất Hạ viện phải làm đơn thỉnh nguyện xin Tổng Thống ra ân mà bỏ pho tượng đi. Rồi cái quyết định của Tổng Thống lại được một ông Phụ tá chánh trị loan báo ! Rõ là làm ra cho to chuyện thật !

Bây giờ cái đài kỷ niệm pho tượng nào trong thành phố cũng phải nạp đơn xin và đợi lệnh Tổng thống thi Tổng thống còn thi giờ đâu mà trị nước nữa !

Những đài kỷ niệm dựng lên vừa để tưởng nhớ các vị anh hùng để cho trẻ em nhìn thấy mà học ôn lịch sử nước nhà. Riêng hai anh linh to lớn như tay đèn đang chĩa súng vào nhà Hát Lớn, thì chả có ý nghĩa lịch sử nào hết. Có chăng là cái ý nghĩa rằng vào lúc pho tượng đang dựng lên, quân đội đang cầm quyền. Uy quyền của quân đội được biểu lộ bằng cách ở mỗi góc phố có một đài kỷ niệm của 1 binh chủng. Vậy thôi, vì cái quyền hành mạnh mẽ ấy, nên dù bà con nhìn thấy pho tượng phản mỹ thuật tới đâu cũng phải chịu !

Rồi tới mấy ông Quốc hội, mỗi lần họp nhau nhìn ra pho tượng hai ông linh càn súng lại lo sợ pháp phòng ? Rõ ràng là súng chĩa vô tòa nhà lập pháp : Các ông đã la trời tùng lum mấy lần.

Nếu ở xứ khác, nếu Quốc hội nó mạnh, nó chẳng sợ ai, thì nó đã chẳng có mặc cảm. Sở dĩ ở đây nó có mặc cảm vì nó vốn rét săn ! Vậy giờ bỏ pho tượng đi, thi cũng chỉ chấm dứt 1 mặc cảm mà thôi. Còn cái bản chất rét thì không biết có hết không !

Những tin đồn cuối năm

Thật nhiều tin đồn quá. Thứ nhất là tin Tổng

Thống không làm chánh trị, do đó có lẽ cái tên minh của ngài sẽ bỏ luon. Thứ hai là tin Thủ Tướng có ý định từ chức và một loạt danh sách các thi sinh làm thủ tướng được nêu ra.

Việc Tổng Thống tuyên bố không thích làm chánh trị được báo chí bình luận nhiều nhất. Riêng ông Trần Văn An phụ tá chánh trị của Tổng Thống thì cho rằng vấn đề đó chỉ có riêng Tổng Thống hiểu mà thôi. Tuyên bố một câu làm xôn xao cả dư luận, làm tổn bao nhiêu giấy mực, kể ra Tổng thống Thiệu cũng là tay chánh trị cờ bư. Vậy mà cái câu tuyên bố ấy lại là «không làm chính trị» moi càng lạ lùng nữa ! Tài thật !

Đề luận thứ nhất của câu chuyện này là «Làm Tổng Thống không phải là làm chánh trị». Như vậy quả hơi tối nghĩa đối với các nhà khảo cứu về chánh trị học. Nhưng đối với người Việt Nam thi có lẽ lại dễ hiểu. Hiểu rằng làm tổng thống là chỉ làm hành chánh, làm việc cai trị thôi cũng được. Còn chánh trị đã có bà con cô bác lo dùm rồi. Hiểu cách thứ hai định lý đảo của nó là không cần làm chánh trị cũng vẫn cứ làm Tổng Thống được. Đầu cần làm chánh trị chỉ làm quân sự thôi chẳng hạn, cũng vẫn làm Tổng Thống như thường. Đó là những ý nghĩa uyên áo của một lời tuyên bố ! Còn như việc giải tán hay bỏ rơi liên minh 6 đảng bớt một còn năm, đó là tin đồn vô căn cứ, miễn bàn tới !

Giải thưởng văn học nghệ thuật

Trong lúc đi sám tết, bà con có thể trông thấy các pho tượng to tỗ bố của nhà điêu khắc Thanh Thu đặt trước tòa Đô chánh. Có sáu pho điêu khắc thi hai pho tượng đàn bà khỏa thân, hai pho tượng linh và hai pho tượng khỉ ? Hỏi ý nghĩa của sự lựa chọn đề tài này, ông Thanh Thu tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức, ông Thanh Thu vốn là chủ tịch ban chấm giải điêu khắc trong cuộc thi của Tổng Thống !

Cuộc thi này thật lầm cái lòi thôi. Về nghiệp ảnh, văn và thơ ít có điều tiếng gi. Nhưng về họa và điêu khắc thì quả thật bà con ai cũng phải lắc đầu ! Ai đòi mà cả một nước bốn ngàn năm văn hiến, giữa tòa khách sảnh ở thủ đô, một giải thưởng mang danh vị nguyên thủ quốc gia, mà lại phô bày những bức tranh và pho tượng non nớt như vậy ! Vấn đề tranh và pho tượng non nớt như vậy ! Vấn đề tranh và pho tượng non nớt như vậy ! Vấn đề tranh và pho tượng non nớt như vậy !

Triệt Nọc Bệnh Tình Giang Mai

Chữa : Máy mắt, máy bắp thịt, è đầu, rụng tóc, chốc lở, đau nhức xương v.v...

Miễn phí vào ngày chẵn trong tuần.

Chữa tại Cô Nhi Viện Hòa Bình, Xóm Mới, Gò Vấp Gia Định.

Giám đốc

những đoản văn viết cuối năm ● những đoản văn viết cuối năm ● những đoản văn viết cuối năm



MÙA XUÂN BÁN Ở CHỢ

ĐỒ QUÝ TOÀN

thì bệnh Dịch Hạch ở trong câu chuyện này là hình ảnh tượng trưng của chiến tranh, chiến tranh nói chung, chiến tranh là một khung cảnh, một trạng thái tâm lý bao phủ lên đám nhân loại chúng ta như bệnh dịch hạch đang bao vây cô lập và đe dọa khủng khiếp trên đám dân lành của một thị trấn.

Cái đề tài tôi ghi trên đây là do một nhà văn đã viết trong cuốn truyện dài Bệnh Dịch Hạch. Tác giả mở đầu câu chuyện bằng đoạn mô tả thành phố Oran vào khoảng năm 194... «C'est un printemps qu'on vend sur les marchés». Theo một số nhà chủ giải, và bản thân tôi khi đọc cũng cảm thấy như vậy

mǎn hơn, đã sống ở vùng gió mùa nên đỡ khô, đỡ nóng hơn.

Khi nghe nói tới mùa xuân bán ở chợ, thì trước hết tôi liên tưởng tới tết Saigon. Tôi được sanh ra ở miền Bắc (không phải lối do tôi) và sống ở miền Bắc khá lâu. Cũng giống như nhiều anh chị em ở miền Bắc vô đây, tôi có cảm tưởng rằng Saigon không có mùa xuân. (Có thể Biên Hòa, Mỹ Tho, Châu Đốc vẫn có chăng, tôi chưa có kinh nghiệm). Ở đây tết cũng như xuân

là một cái sản phẩm hoàn toàn
tạo, nghĩa là giả tạo.

000

Nếu được phép đề nghị thì tôi
voc mong bà con cô bác sẽ ăn tết,
thường xuân vào đầu mùa mưa.
nghĩa là khoảng tháng tư, tháng
năm âm lịch.

Đầu mùa mưa là thời gian nên
tết hơn cả. Bởi vì lúc đó từ
không khí trời cổ cây đều
chuyển động, đổi thay. Ta ngửi thấy
nước trong không, ta trông
thấy những mầm cỏ mới nhú lên từ
đất, giữa những khoảng đất bị
trồng xỉ măng hay trải nhựa của
thành phố, ta nghe thấy tiếng nước
chảy róc rách trên máng xối, ngoài
lề đường, và trong lòng chúng ta
chẳng bồi hồi cảm động.

Mùa mưa bắt đầu thì cổ mọc lên
và cây cối xanh tốt. Cỏ tràn lan như
một con sóng xanh tươi từ những
vùng ruộng đồng ngoại ô đang
trào lên, chảy róc rách vào thành
phố phủ đầy những mảnh đất tràn
chứa bị nhà che phủ, những công
viên cỏ cối càng ngày càng quật
quẹo vì những con đường đang
mở rộng, càng ngày càng chìm
tui xuống vì chừng cắn lầu đang
mọc lên cao hơn.

Mùa mưa mới thực sự là mùa
anh sỏi này nở của thiên nhiên.
Cáu ta xưa đã đặt ra công thức,
mùa sinh, hạ trưởng, thu liêm, đông
lán. Nếu Mùa xuân theo định
nghĩa, là mùa sinh sôi này nở
tùi mùa mưa chính là xuân
nở. Theo chu kỳ sinh trưởng
tâm đó người ta đã chọn mùa
mùa làm đoạn đầu của chu kỳ. Sự
chọn lựa này là do người ta nhưng
cũng thuận theo vòng luân chuyển
của trời đất cả. Thế là ta có một
điểm khởi đầu của cái vòng
tron (thực ra vòng tròn làm
giáy diêm khởi đầu). Ta bày
tại lễ nghi rình rang để đánh dấu
cái điểm khởi đầu đó, vì nó là đầu
nền ta mới gọi là tết (các cụ ta đã
biết chơi chữ Tây rồi).

Có nhà văn lop trước viết một
vở kịch tên là Giao Thừa, đã cho
nhân vật tự đặt câu hỏi rằng : giao
thừa là gì?... Trái đất vẫn đang
quay và lăn chung quanh mặt trời..
Tự dụng đem đốt pháo ầm ỹ lên

mà bảo là giao thừa... Trái đất đâu
có ngừng lại một lát nghỉ mệt...
hay quay vội hơn một chút để
bước sang năm mới?

Việc án định một ngày nào đó,
một giờ nào đó, để làm
diễn khởi đầu cho một
năm, rõ ràng là những sản phẩm
bày đặt của con người. Người ta

thoả thuận với nhau mà chọn như
vậy. Và để đánh dấu sự chọn lựa
của mình, người ta phải bày ra
những nghi lễ và phong tục rình rang
(cũng như cái tục ăn mừng ngày cha
mẹ đẻ ra mình, thật là một lối nhìn
đời lạc quan, hay ăn mừng kỷ niệm
ngày vợ chồng lấy nhau, càng lạc
quang hơn nữa, là những tục lệ đang
được nhập cảng vào nước ta..)

Chuyện cuối năm...

tạp bút NGUYỄN CHÂU

T HƯỚ mới cầm bút tập sự viết
văn, giấc mơ lớn nhất của tôi là sẽ
được trở thành cộng sự viên chính
thức của một tờ báo. Tôi nhớ thuở
đó là mùa Đông năm 1951 và những
ký giả viết cho hai tờ Giang Sơn và
Liên Hiệp đang là các thần tượng
của tôi. Mỗi ngày sau giờ
tan học, tôi đều thực hiện một
chuyến hành hương từ chợ cửa
Nam về vùng đất Thánh của mình
là khu bờ Hồ Gurom. Cái lạnh của
mùa Đông đất Bắc thường xui khiến
mọi người mau trở về nhà để được
hưởng cái thú cuộn mình trong chăn ấm. Nhưng ít
nhất là trong suốt mùa Đông
năm 1951 tôi đã không hề nghĩ
tới cái thú trên. Sự sùng đạo một
cách nhiệt thành đã khiến tôi bất
chấp những cơn gió lùa hờ lạnh
từ mặt nước hồ Gurom không ngọt
bốc lên. Từ khung kính cửa mờ
đục của tòa soạn báo Liên Hiệp, từ
mùa gỗ cũ kỹ của tòa soạn báo Giang
Sơn, đối với tôi như Gang ngùn
ngụt tỏa ra những tia lửa ấm. Chỉ
cần được dừng chân lại vài phút
tại những nơi đó tôi đã thấy nóng
ran khắp thân thể. Cảm giác
lạ lùng này càng khiến tôi tha
thiết với giấc mơ trở thành cộng
sự viên chính thức của một tờ báo
Và tôi đã cố thực hiện giấc mơ
bằng một công việc khá hài hước
là ngồi đích một tác phẩm của Alphonse Daudet mà trong niên học

công xây dựng để có thể qua đó bước tới gần với họ.

Hầu như không một người nào thèm ngó tới những giòng chữ tôi đã từng nán nót bằng trọn vẹn sự si mê.

Cuộc thử thách đầu tiên đó khiến tôi lợi dần những chuyến hành hương. Vùng đất Thánh của tôi là khu bờ Hồ Gươm đã giảm vẻ linh thiêng và quyến rũ. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi bớt thiết tha với giấc mơ đã có. Mỗi đêm, tôi vẫn hận chế bớt giờ học bài để có thể cầm bút làm theo ước nguyện của mình.

Nhưng tôi lại chỉ chính thức trở thành công sự viên của một tờ báo khi đã có mặt ở Saigon và khi mà giấc mơ trên hầu như đã nguội hẳn. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi thấy mình ngồi trong một tòa soạn là số lương tôi sẽ được trả. Tất nhiên với số lương này, tôi sẽ không thể có tất cả mọi thứ như thuở nào tôi từng mơ mộng. Và mỗi ngày, khi cầm bút, tôi quên bỗng hình ảnh những cặp mắt huyền, những tên tuổi rạng rỡ hào quang. Cho nên, chỉ một thời gian ngắn sau, tôi đã lặng lẽ rời khỏi nơi mà xưa kia tôi hằng mong ước được đặt chân tới. Đất thánh lúc này đối với tôi cũng chỉ là một vùng sỏi đá cằn khô chứa chấp đầy rẫy những nhoc nhăn ti tiện. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không trở lại với vùng sỏi đá này nữa, vì cái nghiệp mà tôi chọn không phải là cái nghiệp của một người làm báo. Thế nhưng đúng

Hạnh phúc gia đình

— Lạy ông xin ông làm phước cho cháu vài xu.

Được, tôi cho anh nhiều hơn nữa !

Tôi sẽ mời anh một ly út kỹ.

— Nhưng thưa ông, cháu không uống rượu !

— Vậy thì hút điếu xi ga nhé !

— Lạy ông, cháu cũng không biết hút thuốc !

— Thế thì tôi tặng anh 1 cái vé cá ngựa này. Con Bạch Tuyết khá lầm. Thế náo cũng ăn độ này, kiếm trăm ngàn như chơi !

— Lạy ông cháu không dám. Cháu không bao giờ đánh cá ngựa cả !

— À thế thì mời anh tới nhà tôi.

Tôi sẽ giới thiệu anh với vợ tôi.

— Dạ, thưa ông, cháu đâu dám...

— Không. Tôi chỉ muốn cho vợ tôi thấy một người không uống rượu, không hút thuốc, không đánh cá ngựa sẽ trở thành một người như nào !

vào lúc mà tôi càng cố lánh thi vũng sỏi đá này lại như có một sức hút dữ dội đối với tôi. Ở một nước mà sách vở in ra không thể vượt nỗi cái mức 3000 cuốn mỗi kỳ xuất bản, báo chí đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn chương. Qua cái óc mơ mộng quá nhiều của mình, tôi hiểu rằng tôi không thể rời xa nỗi cái nghiệp cầm bút, dù cầm bút không phải để làm báo. Vì vậy, tôi lại phải trở lại với những tòa soạn, những dàn máy, những bát chửm mà tôi đang thực sự muốn xa lánh. Trong sự chấp nhận này, tôi đã làm một cuộc phản thân vô cùng cực nhọc với chủ đích tách biệt nghề làm báo ra khỏi nghề viết văn. Đường ranh giữa hai nghề này, tại những vùng trời khác có thể là một đường ranh được chấp nhận do những khác biệt giữa hai nghề. Nhưng với riêng tôi đường ranh đã được vạch ra một cách khá giản dị: tôi coi nghề viết văn là một thú chơi cho riêng mình trong khi nghề làm báo là một phương kế sinh nhai. Nhưng giòng chữ được viết trên một tờ báo, vì thế, không có một ý nghĩa đáng kể nào đối với tôi. Những giòng chữ không có một ý nghĩa đáng kể nào này lại luônlà mỗi dây oan ngheiet xiết chặt hoi thở nghè viết văn của tôi. Mỗi lần bước vào tòa soạn 1 tờ báo, tôi thường tự nhủ: Phải giữ cho tờ báo sống mãi để mình có thể thành thoi thực hiencái nghè chơi đã chọn lựa. Mong mỏi duy nhất của tôi mỗi dịp đó chỉ là mình đã có một số lương và mình sẽ giữ cho số lương này còn mãi. Dù số lương có thể chỉ vừa đủ giúp một gia đình bớt túng thiếu nhưng nếu không có số lương ấy, 1 người viết văn sẽ không còn một mảnh thời giờ nào để theo đuổi cái nghiệp của mình nữa.

Nhưng ước mơ bao giờ cũng cách biệt với thực tế. Nếu ở thuở nào, tôi từng tưởng tượng ra một thiên đường báo chí để thất vọng hoàn toàn thì bây giờ rồi cũng không tránh nổi thất bại trong ước muôn giữ vững mãi mứ số lương để có thể thành thoi cái nghè chơi viết văn. Những tờ báo mà chúng tôi cố gom hơi lại để kéo dài sự sống cho nó đã nối nhau tắt thở một cách thật ác nghiệt.

Được một điều là cái gì xảy ra

nhiều quá thì không còn đáng kinh nứa. Cho nên vào dịp một tờ báo tắt hơi chúng tôi thường tự thưởng cho mình một thời gian xả hơi bằng cách kéo xi cùm. Trong những canh xi cùm này, kẻ nào thắng được đủ một bữa cơm trưa đã có thể cảm thấy như mình vừa được chấp cánh. Nhưng vốn có quá dư óc mộng mèo mặc dầu chỉ đi nước vía đúng mười đồng chúng tôi lại cứ nhất định nhắc tới một canh phê mà kể tháng có thể thâu về cả bạc hiệu.

Vào những ngày cuối năm Dậu này, chúng tôi đang diễn lại trò kéo xi cùm ở một tòa soạn. Mỗi buổi sáng, chúng tôi hội nhau lại quanh một chiếc bàn để chờ tin tờ báo được cải tử hoàn sinh. Tất nhiên thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài và bắt buộc chúng tôi phải «kéo». Người đồng chí của tôi, trong mọi sòng phế là Tú Kieu đã lập một kế hoạch là mỗi ngày chỉ mang theo một ngàn trong túi và bắt buộc phải kiểm được hai ngàn để thay thế cho số lương không được lãnh. Chúng tôi không cần biết hai ngàn dự thâu này sẽ từ đâu tới, nhưng mỗi ngày đều quyết liệt như như lân nhau là phải thâu cho được. Để kế hoạch được thực hiện 1 cách tốt đẹp, tôi đã luôn luôn đem theo trong mình những tờ giấy bạc có mang hình Nguyễn Huệ, là người đã trở thành anh hùng trong một năm Dậu của thế kỷ trước. Tôi lý luận một cách chặt chẽ rằng năm Dậu đã trở thành năm của Nguyễn Huệ thì việc sử dụng giấy bạc mang hình Nguyễn Huệ trong năm Dậu tất phải đem lại may mắn cho người sử dụng.

Nhưng mặc dầu lý luận một cách chặt chẽ như vậy, mặc dầu mưu tính một cách kỹ lưỡng như vậy chúng tôi lại vẫn không thể thực hiện kế hoạch một cách tốt đẹp như mong đợi. Những tờ giấy bạc mang hình Nguyễn Huệ trong nhiều canh xi cùm tại tòa soạn vẫn cứ lảng lảng ra đi.

Trước đây, có một dạo tháng nhiều hơn bao giờ, Tú Kieu đã bảo với tôi rằng có lẽ mình nên đổi nghề viết lách sang nghề đánh phế. Anh lý luận rằng đánh phế còn có thể đặc biệt là được thường thức cái số đỏ của mình trong khi được

sống với ảo giác là mình đang chơi đùa chứ không phải đang làm việc. Thế rồi, đang đà tưởng tượng, anh còn bàn với tôi về việc tạo lấy một số vốn để có thể tham dự những sòng phế lớn. Với láng đầu một trăm đồng, trong một ngày hèn chúng tôi có thể thâu về dễ dàng ba, bốn ngàn đồng. Hai đứa đã làm một con tinh nhàn theo tỷ lệ thuận cả vốn liếng lẫn tiền tháng cho một canh phê mà láng đầu là mười ngàn đồng. Nếu không có gì sai trật thì như thế, chúng tôi có thể kiếm dễ dàng khoảng ba, bốn trăm ngàn đồng trong một ngày. Để phòng xa trường hợp rủi ro và cũng để ngừa trước khói biến thành những kẻ bê tha cờ bạc, chúng tôi có dặn nhau là sau khi thắng được một keo sẽ bỏ luôn nghề đánh phế. Nhưng nếu muốn tham dự 1 canh phê như trên, mỗi đứa chúng tôi cần phải có 1 số vốn ít nhất là năm chục ngàn đồng ! Theo dự tính, chúng tôi sẽ gom tất cả những món tiền tháng trong các trận xi cùm để có số vốn trên. Thế nhưng năm Dậu tuy đã được ghi là năm của Nguyễn Huệ lại không hề là năm của những tờ giấy bạc mang hình Nguyễn Huệ. Những ngày cuối năm đang rơi rụng một cách vội vàng trong khi chúng tôi cứ thất bại từ canh này sang canh khác. Việc đòi nghề từ làm báo sang đánh phế, do đó, có vẻ thật khó lòng thực hiện nổi.

Vào những lúc tan canh bạc ngồi nghỉ về một giải pháp cho mình, tôi đã thấy chỉ còn một con đường duy nhất. Mua vé số kiến thiết. Nhưng trò chơi này so với đánh phế cũng không chắc chắn hơn bao nhiêu.

Cuối cùng thì tôi lại phải cầm cây bút để thực hiện việc «chạy bán» trong thời gian chờ đợi có một số lương chính thức. Cái nghè ác nghiệp do chính mình muốn xa lánh, vì thế lại do chính mình chọn lựa phải tiếp tục theo đuổi. Sau một ngày chờ đợi và chạy quanh bùi tôi lại kéo ghế ngồi xuống trước ngọn đèn giống như một con mắt giận dữ đang nhìn thẳng vào mặt mình để tìm lấy một đề tài.

Theo đúng yêu cầu của tòa soạn,

vấn đề kiểm truct. Tôi đã ngồi suốt đêm cho tới ba giờ sáng để tìm kiếm phải được đề cập tới. Và chuyện quan trọng nhất của kẻ cầm bút ở xứ này chính là những chuyện trên. Kiểm truct không phải là vấn đề nữa. Vấn đề là cần chọn lựa giữa xi phế và vé số kiến thiết để kiếm lấy một nghề thay cho nghề làm báo.

báo tắt niên thì chuyện gì quan trọng nhất của thời gian cuối năm sẽ cần phải được đề cập tới. Và chuyện quan trọng nhất của kẻ cầm bút ở xứ này chính là những chuyện trên. Kiểm truct không phải là vấn đề nữa. Vấn đề là cần chọn lựa giữa xi phế và vé số kiến thiết để kiếm lấy một nghề thay cho nghề làm báo.



X u â n o

Lửa reo vui trên từng đồng lá

Những viên sỏi trắng tròn thận thuộc

Thảm cỏ êm êm kỷ niệm thảm hồng

Đứa con gái đi xa vừa trở lại.

Lời reo vui trên môi

Tiếng hát thảm dịu ngọt

Mơ tuổi ngọc ngày xưa

Nụ hôn nồng ướm hồng giắc ngù

Mộng bay cao bay cao

Tim reo vui lồng ngực

Rung hoài hơi thở ấm

Gió đuôi sóng rung rưng

Chợ thương mình như biển

Gió lệ ngày nào đã khô

Không còn gì trên bãi cát

Tình reo vui trong tay

Mắt nhìn xanh mơ ước

cúi xuống cúi xuống gần

Hạnh phúc hồng đôi má

Yêu dấu mềm môi ai

Ly rượu đầy lần đầu xin uống can

Đêm giao thừa êm trôi

VƯƠNG PHONG LAN

TÀI LIỆU CẦN ĐỌC

HY TRÁC
trình bày

TƯỚNG LANSDALE ĐỀ NGHỊ MỘT GIẢI PHÁP DANH DỰ và THIẾT THỰC cho bài toán Việt Nam

L.T.S.— Chưa bao giờ nhiều người Mỹ bất đồng nhau về mục tiêu, ý nghĩa và phương pháp hành động ở ngoài quốc cho bằng trong thời kỳ chiến cuộc VN ngày nay.

Đầu tháng 1-70, một bài phỏng vấn trong Nguyệt San PAGEANT rất phổ thông ở Mỹ đã gây chấn động dư luận, do những điều quá quyết mạn hạm và đề nghị cụ thể của một trong vài người Mỹ rành VN nhất, và cũng có vẻ bí ẩn nhất: Tướng Lansdale, cựu cố vấn của Tổng Thống Diệm, Thủ Tướng Kỳ và Đại Sứ Lodge. Khi Kennedy mới cầm quyền năm 1962 đã định bổ nhiệm Lansdale làm Đại Sứ ở VN.

Sau đây là các ý kiến của Trung tướng hồi hưu EDWARD, LANSDALE về các vấn đề rút quân, tham nhũng ở VN, truyền thống dân chủ của người Việt và cách hành động mới của người Mỹ ở VN.

Chắc chắn các ý kiến này sẽ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của người ngoại quốc về VN, đồng thời báo động cho người VN biết rằng thời kỳ y lại vào «lá chắn» vô địch của Mỹ đã cáo chung, người Việt phải tự trách nhiệm trong việc tự vệ, mặc dù vấn đề VN vẫn còn là một vấn đề quốc tế.

Rút quân !

PAGEANT : Chúng tôi có khá nhiều câu hỏi, thưa ông, nhưng hãy xin bắt đầu bằng vấn đề tiêu biểu nhất, đó là vấn đề rút quân của Hoa Kỳ. Nếu chúng ta rút hết lực lượng chiến đấu khỏi VN ngay thì liệu VN có thể tồn tại không ?

LANSDALE : Một cuộc rút quân vội vàng sẽ gây tai hại kinh khủng cho miền Nam, Cộng Sản sẽ tràn ngập miền Nam.

PAGEANT : Nhưng có nhiều người Mỹ nghĩ rằng dân chúng Nam VN không tự chiến đấu cho họ, trong khi người Mỹ chúng ta đang hy sinh nhiều trong cuộc chiến.

LANSDALE : Tôi không thể nhận rằng người Mỹ chúng ta đang chịu hết hay phần lớn mọi hy sinh. Các sự mất mát của chúng ta không thể so với các nỗi đau khổ của dân chúng miền Nam VN sự hy sinh của họ thực là lớn lao.

Người Mỹ quá lo lắng đến việc chiến tranh lan tràn, trong khi đáng lý phải dành ưu tiên cho «việc bảo vệ dân chúng». Đó là tất cả những gì thuộc về «chiến lược lòng dân». Mục tiêu, kết quả danh nghĩa của cuộc chiến ta dân chúng, và công sản biết rõ như vậy. Hơn nữa từ lúc cộng sản bắt đầu thực hiện ý muốn của họ ở miền Nam, các vị Tổng Thống Mỹ đều nhằm mục tiêu bảo vệ các quyền tự do căn bản của dân VN...»

Vậy chúng ta phải tin tưởng rằng do mới chính

số người cảm thấy bị bỏ rơi và có thể bắn loạn lên. Nhưng tôi tin rằng hầu hết dân chúng Nam VN sẽ đón mừng cái cơ hội sử dụng sáng kiến của chính họ để tạo dựng tương lai cho chính họ, một điều mà họ có thể hanh diện. Những người VN này, trong quá khứ gần đây từng chứng tỏ rõ ràng khả năng hợp tác giữa họ với nhau để tiến tới các mục tiêu quốc gia.

PAGEANT : Đường như TT Nixon không thể chọn lựa cách nào khác hơn là rút quân Mỹ ra khỏi Nam VN trước khi bầu cử Tổng thống Mỹ lần tới, nếu ông muốn giữ sự tin nhiệm của cử tri Mỹ. Như vậy, tức là chỉ còn 2 năm, hay đúng hơn, hay năm rưỡi. Liệu chúng ta có thể rút đi trong khoảng thời gian đó một cách danh dự và với ý nghĩ chu toàn nhiệm vụ được chẳng ?

LANSDALE : Được, khoảng thời gian đó đủ nếu chúng ta thừa nhận các khuyết điểm về phẩm chất hơn là mải chăm chú vào các khuyết điểm số lượng. Mỗi một người Mỹ dù họ có nói ra hay không, đều tin tưởng vào vào các nguyên tắc nền tảng trong BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP, được xác định lại ở đầu BẢN HIẾN PHÁP và sau cùng mô tả rõ ràng trong BẢN TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN. Tất cả những điều đó với chúng ta bây giờ giống như một bài diễn văn nhảm tai trong ngày lễ Độc lập, những thực ra các lý tưởng đó đã ăn sâu vào, và làm chúng ta thịnh vượng và mạnh mẽ. Các viện trợ vật chất của ta cho Nam VN là một phần kết quả ta gặt hái được đó, Cái thứ mà người VN cũng như nhiều dân tộc khác cần nơi chúng ta là cái hột giống mà chúng ta đã gieo được kết quả ngày nay. Chứ họ không cần cái cây. Cái quả không cũng không đủ.

Người Mỹ đối phó với tham nhũng cách nào?

PAGEANT : Ông vừa nói rằng nhiều người Mỹ ở VN không giữ các nguyên tắc của họ. Vậy ông nghĩ gì về họ ?

LANSDALE : Chúng ta có cả ngàn người Mỹ ở mỗi cấp hành chính tại VN. Nhiều người trong bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ trước các hành vi những lạm. Họ tự bào chữa «Đó là chiến tranh. Đó là những điều phải xảy ra trong chiến tranh.» Nếu người Mỹ giữ các nguyên tắc của họ, họ phải tin tưởng nơi các lý tưởng đó và thể hiện nó như một tiêu chuẩn hành động của con người bất kỳ ở quê nhà hay hải ngoại.

«PAGEANT : Vai quan sát viên nói rằng người VN không có quan niệm về dân chủ.

LANSDALE : Điều đó sai, lần đầu tới VN lối 1950, tôi đã thấy họ có khá nhiều lý tưởng tự do ở đó, Dân chúng trong các làng xã có hàng chục thế kỷ kinh nghiệm về chính phủ xóm làng mà họ có hơn 2500 làng tại VN.

PAGEANT : Ông có cho rằng người VN sẽ chấp nhận các lý tưởng dân chủ của chúng ta ?

LANSDALE : Người VN có một trình độ lý tưởng rất cao về dân chủ theo tinh thần Nho Giáo của nó tương đương với của chúng ta.

PAGEANT : Ông đã nói rằng nhiều người Mỹ ở VN thường không quan tâm đến tình trạng tham nhũng ?

LANSDALE : Không. Tuy nhiên, có tham nhũng, và tham nhũng là yếu tố là mất tinh thần nhất cho người VN. Tôi không muốn «chọn» một ai trong số các lãnh đạo cao cấp của HK nhưng sự chú ý của họ đã bị kéo lìa khỏi những vấn đề như vậy, để dành cho việc lo lắng phân phôi hàng tỷ đô la tài nguyên tiếp liệu hầu mở rộng chiến tranh. Giải pháp thật sự cho vấn đề tham nhũng không phải là con đường tiêu cực trừng phạt, nhưng mà là tạo ra một khí hậu tinh thần khiến cho việc xa hoa hoang phí bị chê bóc khinh ghét trong lúc còn đang đánh nhau này.

PAGEANT Đường như ông đang cho người VN một bài học đúc :

LANSDALE : Bất kỳ ở đâu và nơi nào đang có chiến tranh và bất ổn chính trị ông đều gặp phải tham nhũng. Tuy nhiên dân chúng VN tôi bảo đảm với ông điều này cảm thấy khó chịu khi nghe nói về tham nhũng giữa các viên chức của họ, cũng như là người Mỹ cảm thấy vậy.

Giới lãnh đạo VN cai trị cách nào ?

PAGEANT : Ông đã nói về dân chúng cũng như là về người dân trung bình, nhưng làm sao họ có thể phản ứng gì được khi các nhà lãnh đạo họ tỏ ra những người «quân phiệt» ?

LANSDALE : Hầu hết các nhà lãnh đạo Nam VN chỉ biết mỗi một mẩu mực cai trị theo kiểu thuộc địa từ thời Pháp để lại.

Cai trị như vậy chỉ là đứng từ chỗ có quyền mà ra lệnh, bảo dân cái gì họ phải làm. Bây giờ họ đang ở trên con đường học tập một cách cai trị khác, buộc phải công nhận chủ quyền tối cao từ nơi dân chúng. Đó là con đường dài và ta phải khuyến khích việc học tập đó.

Ngày ông Nguyễn Cao Kỳ trở thành Thủ tướng, ông ta mới chỉ hết đánh giặc và đòi linh mà thôi, ông ta quen ra lệnh và được tuân lệnh. Và ông ta mới chỉ là một thời, các cộng sự viên tướng lãnh của ông cũng có cùng một cản kinh nghiệm tương tự. Nay tất cả họ đổi đầu với một dịp may lớn chuyển từ lề lối cai trị độc đoán sang việc tái sinh cách cai trị theo lề lối đại biếu và giao ước với dân chúng.

PAGEANT : Có phải chính ông Kỳ vừa tuyên bố sẽ lật đổ chính phủ nếu có một nội các liên hiệp với Cộng Sản ?

LANSDALE : Ông có nghĩ rằng vài nhà lãnh đạo Mỹ sẽ có thái độ quyết liệt nếu Tổng Thống Nixon tiến bộ chấp nhận Cộng Sản trong nội các của ông ? Có một chính phủ Liên hiệp nào với CS đã thực sự phục vụ con người tự do chưa ? dù là ở đâu trên thế giới. Quốc lợi dân cử ở Nam VN đã từng minh

Xem tiếp trang 43



Tiên sự cha đưa nào dùng

NGOAI HÓA

Còn mươi hai hôm nữa là tết. Dân Saigon đòi rét thế nào không thấy, chỉ thấy kéo nhau đi lũ lượt từng đàn hết phố này sang phố khác. Quanh chợ Bến Thành có thể gọi là khu nội hóa. Bánh, mứt, rượu, thuốc đánh răng do người Việt hoặc Hoa kiều nhập Việt tích chế tạo. Xem ra khu này vắng khách. Nhìn quanh chỉ thấy muôn bà quai móm ra nhai bánh cuốn, chả dò là đông hơn cả. Đọc theo đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ là khu ngoại hóa. Toàn là đồ ngoại quốc cả. Cái gì cũng Mỹ, cái gì cũng Nhật, cái gì cũng Tàu... Thiên hạ chen chúc quá sá. Không hiểu người dân hiểu khẩu hiệu tự túc, tự cường thế nào mà lại cứ ùa nhau đi mua hàng ngoại hóa như thế.

Hãy nghĩ kỹ xem. Chẳng lẽ chỉ để cho một mình Tổng Thống lo tự túc, tự cường hay sao mà thiên hạ cứ đưa nhau đi làm nô lệ ngoại quốc. Một cái đinh cùn có thể đưa tổ quốc vào cảnh nô lệ. Điều đó không ngoa. Ngày xưa, nhà ty phú Rokefeller móc túi dân Tàu bằng cách biểu không 2 triệu cây đèn dầu hôi và biếu mỗi người mua hai thùng dầu. Cá đới 6000 năm vẫn hiến chi thấp dầu lạc, vừa mờ, vừa bẩn, nay được biếu dầu tẩy dân Tàu khói quá đưa nhau xài. Hết hai thùng này lại mua 2 thùng khác. An quen nhijn không quen. Thế là, công ty dầu hỏa Hoa Kỳ đã tiêm vào máu 400 triệu dân Tàu cá trăm triệu thùng dầu mà lại còn được hoan nghênh nhiệt liệt. Đè tỏ ra nhân đạo hơn, ông Rokefeller lại xây biểu cho dân Tàu một bệnh viện 2000 giường mang tên ông ta ở Nam Kinh. Bệnh viện ấy này vẫn còn và chắc chắn Mao chủ tịch dù có chống Mỹ cũng khó mà phá sập nhà thương đó được.

Đó là câu chuyện 100 năm trước. Bây giờ, chúng mình lại tiếp tinh đi vào con đường khốn nạn đó. Thế mà, cứ đòi tự lực tự cường thì lạ thật.

Phải tẩy chay hàng ngoại hóa. Tiên sự cha đưa nào dùng hàng ngoại hóa. TSĐ



● TUẦN BÁO CỰC HỮU ĐỐI LẬP VỚI ĐỜI ●



không cúng ông Táo

Em ơi!

Đêm nay, anh nhớ đến em. Nhìn lên bầu trời tối mịt anh nhớ tới lần da của em, nghe tiếng cú rúc êm liên tưởng đến giọng nói thánh thót của em, nhìn ngon đèn dầu leo lét anh liên tưởng đến đôi mắt u huyền của em.

Trước khi ra đi em dặn anh phải cúng ông Táo thay em để cho cái Bao của mình năm nay phát đạt bằng mười, bằng trăm năm ngoái.

Em ơi! Em có thể bắt anh nhảy vào vạc dầu còn cúng ông Táo thì anh không thể nào làm được.

Lê thứ nhất, là anh với em, chúng ta yêu nhau, có khi cãi nhau. Đánh nhau giận nhau nhưng hai ta vẫn là hai ta. Anh không thể nhường em cho một kẻ thứ ba nào khai thác được. Ấy vậy mà ông Táo lại có những hai ông một bà!

Em có giận anh thì anh chịu chứ bà anh cúng ông Táo thì chịu thôi.

Hôn em đêm 23 tháng chạp.

MA CAO



đối lập chó gi?



Hội thảo tết niên chống giặc tết

— Chủ tọa : Mao Cao

— Thuyết trình viên : cô Bạc

— Nhiều Hội thảo viên : đủ mặt

lính ông và lính bà

— Địa điểm : Tuần báo Tiên sự

Đời.

THUYẾT TRÌNH VIÊN : Đồng tiền thân mến.

Từ bao nhiêu lâu, chúng tôi đã tích cực hy sinh, phục vụ cho đồng tiền. Đồng tiền đã giúp đỡ tôi qua nhiều cơn túng thiếu. Bây giờ, năm mới tết đến, xin quý vị đồng tiền giúp đỡ chúng tôi tạo dựng một mùa xuân dân tộc, một cái tết thanh bình. Đồng tiền thân mến ! Đồng tiền muôn năm : Tôi không sợ cộng sản. Tôi không sợ áp lực. Tôi chỉ sợ đồng tiền. Xin đồng tiền ủng hộ tôi.

CHỦ TỌA : (rung chuông).

— Yêu cầu thuyết trình viên vào đề. Cám ơn cao thành tích hoạt động cá nhân. Cô Bạc Hà có yêu mến đồng tiền hy sinh cho đồng tiền mặc xác cô. Xin vào đề, bàn về kế hoạch chống giặc tết.

— Theo tôi, Tết là một thứ giặc. Một thứ giặc ác ôn, tàn nhẫn. Nó uy hiếp tinh thần mọi người mạnh mẽ hết thảy mọi tôn giáo chủ nghĩa ý thức hệ cổ bự. Vì chống nó mà chính phủ phải bỏ ra cho mỗi cán bộ 4000đ. Vì chỉ là mất hơn tỷ bạc. Vì nó mà Tổng Thống, ngoài số tiền 20 triệu tinh ở quỹ còn phải xuất tiền túi 6 triệu để ủy lạo anh em

binh sĩ. Các vị hảo tâm đã tham gia chiến dịch chống tết lên tới 20 triệu đồng. Vì giặc tết mà anh công chức phải chạy xuôi chạy ngược lo tiền trả nợ, lo quà biếu thương cắp, lo đóng góp tết niêm. Mặt anh nào cũng dài ra vì chạy giặc. Vì nó, mà tại nhà báo moi gan mửa mặt ra viết bài, rồi chạy đi lạy mọi cửa cho được in, cho được ra, cho được đòi. Vì nó mà nhà nào cũng phải sơn quét, tich trữ năm ba chai rượu ngoại hóa năm ba chậu cảnh để rồi nợ nần chồng chất, chết lòn chết mòn. Nói đến cái khổn khổ, khổn nạn do giặc tết mang tới thi nói tới tháng chạp sang năm, sang tới tết niêm năm tới cũng không hết.

Nếu không có giặc tết thi anh chiến binh ở biên cương đâu có nổi buồn. « Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa ». Xuân về hay không về kệ bố nó chứ. Việc gì mà đón với rước cho khỏe thân. Tệ nhất, nếu không có sự tiếp tay của giặc tết, thì giặc cộng sản mấy mà dám tổng khởi loạn, tổng công kích để nướng hết 500.000 lính Bắc, gây tang tóc cho các đô thị, phủ khăn tang đau đớn lên 2000 nạn nhân vô tội ở Thần kinh ?

Quả nhiên giặc tết là thứ giặc tai hại nhất, khủng khiếp nhất.

Yêu cầu hội nghị thảo luận kế hoạch nào hữu hiệu để chống giặc tết.

THUYẾT TRÌNH VIÊN :

— Đã đáo chủ tọa. Chủ tọa cái đế giặc gì mà lại so lo một mình, chẳng cho thuyết trình viên nói.

HỘI THẢO VIÊN :

— Thuyết trình viên ngu như chó ấy. Đã đặt vấn đề không xong, Chủ tọa nói hộ cho lại còn phả. Hoan hô nhận định sắc bén của chủ tọa.

Làm đối lập mà không hiểu hai chữ «đối lập» là gì cả, ông ơi! Ông nên lật sách Công Dân lớp tư ra mà coi sách viết rằng : « Trong một nước dân chủ ngoài chính quyền có những lực lượng đối lập » Đối lập đúng nghĩa là đối lập với chính quyền chứ đâu có đối lập với nhân dân? Chống lại chính phủ hiện hữu thì thi ông không dám. Làm báo đối lập cực tả không cộng sản như Báo Đời ông cũng không dám. Bây giờ ông đối lập với 20 triệu đồng bào miền Nam

Theo thiền ý, muốn chống giặc tết chúng ta cần giữ 4 diêm sau đây :

Thứ nhất tinh bợ. Coi cái tết như nơ pa. Thiên hạ nói chuyện tết kệ họ. Minh cùi tinh coi như chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.

THUYẾT TRÌNH VIÊN :

— Minh quên thi được thế còn tồi tệ, ông bà vợ con thì sao ?

HỘI THẢO VIÊN :

— Ông dào: Vợ mình là con người ta Con mình là vợ đẻ ra Suy đi nghĩ lại không bà con chi !

Lo làm gì cho nó mệt. Một năm 365 ngày mình đã lo cho chúng nó hộc máu mòn ra rồi chưa đủ sao mà còn phải lo thêm ? Cho nên khẩu hiệu số một là phải tinh bợ. Tinh như bậc cao tăng tham thiền nhập định vậy.

THUYẾT TRÌNH VIÊN :

— Hơi khó đấy nhé.

CHỦ TỌA :

— Khó gì mà khó. Anh em Báo Đời viết lách còn khó hơn nhiều. Cứ đọc số xuân sẽ biết.

HỘI THẢO VIÊN :

— Xin kiêm thảo chủ tọa. Chính chủ tọa khuyên lờ tết đi mà còn quảng cáo cho Báo Đời Xuân con chó là cái chó gì ?

CHỦ TỌA :

— Yêu quá. Anh có đọc quảng cáo của Báo Đời chưa ? Người ta đã bảo « ăn tết kiêm ước bằng mì, bánh rượu là lạc hậu », Đề thi giờ mà ca ngợi tình yêu.

HỘI THẢO VIÊN :

— Đồng ý. Sang điểm thứ hai, Đề có thể thi hành

Xem tiếp trang 44

Sau mỗi buổi chiều đơn Lynh đi học về, Lynh thường rủ tôi đi ăn thịt bò viên. Thịt bò viên là một trong những thứ mà Lynh khoái nhất. Những thứ trong danh sách « nhậu nhẹt » của Lynh gồm có ô mai, bò bia, bì cuốn, còi chin, sòi tượng... Những loại trái banh » thịt và gân thả chơi với trong nước lõm đóm sao mờ và những vòng hành xanh phải kê là đứng đầu số !

Lần này tôi ngạc nhiên khi thấy Lynh không đòi tôi chờ đi ăn như mọi lần, tôi bèn hỏi nàng :

— Hôm nay Lynh không khoái thịt bò viên sao ?

Lynh nhăn mặt lắc đầu :

— Khủng khiếp lắm anh ạ ! Nhưng lát nữa Lynh sẽ kể anh nghe, bây giờ tự mình kiểm cái gì ăn vẫn nghệ cái dã.

Tiện đường tôi ghé vào sạp báo ở bưu điện mua cho Lynh một cuốn Mat rồi sang tiệm bán bánh kẹo ở kế bên. Lynh nghẹng đầu nhịp những lợ đựng bánh kẹo. Tóc Lynh đỏ về một phía vai trông thật yêu.

Lynh hỏi tôi :

— Anh khoái ăn gì ?

— Tùy Lynh đấy.

Chợt mắt Lynh sáng lên.

— À ! Được lắm cái tên nghe hay hay « gai chocolat ». Lynh đưa mấy cuốn sách và báo cho tôi cầm. Lynh chọc cô bán bánh kẹo :

— Cho cho tôi 200 gam « chocolate zui zé » !

Cô bán bánh không nghe quen tiếng Việt nên không biết Lynh định mua bánh kẹo gì !

Lynh nói lại :

— Cô cho tôi 200gram « gai Chocolat ». Sô cô la zui zé !

Tôi khoái tính nghịch ngợm của Lynh. Tôi mỉm cười với Lynh trước cái đau khổ bị « chọc què » của cô bán bánh. Những thỏi bánh sô cô la với những gai chạy xọc hông như những con nhím xinh xinh bị nhặt trong túi nylon. Chac chắn là sô cô la chúng sẽ bị hàm răng, nhất là chiếc răng khẽnh của Lynh hành hạ ! Tôi thầm nghĩ người đặt tên cho loại bánh này thật tài tình, bay bướm. Những thỏi bánh trông thật bé bong nhất là cái tên,

« LANG BANG » LUÂN



SÔ-CÔ-LA VUI

TÊ ĐÊ

cái tên rất thích hợp cho hai kẻ đang yêu nhau có 80 đồng mà được ngắm Lynh ăn, ngắm Lynh mỉm cười thì thật tuyệt, thật rẻ, thật kiêm ước !

Tôi đề nghị hai đứa đi uống cà phê phin. Lynh chịu. Tôi phỏng xe đến Hầm gió. Tôi quay lại nhìn dùi Lynh. Lynh lấy những sách vở che bót phần đùi để quá lộ.

Hôm nay Lynh mặc robe đen thật mini. Lynh biết tôi khoái màu đen vào buổi chiều. Chợt tôi nghĩ có lẽ thế giới mà tôi và Lynh đang thở, đang cưa quây, đang yêu, đang sống là một thế giới mini « Gai chocolat » cũng mini, rohe, jupe áo dài của Lynh cũng mini, đồng lương công chức của Ba Lynn cũng mini, quần Mỹ cũng đang giảm tới độ mini. Các buổi họp của mấy xù Dân biểu cũng mini, Tổng Thống cũng sắp cái tó cơ cấu ngoại giao đến mức mini, đời sống thanh nièn VN cũng mini,

— Chiều nay tôi trông bạn hay quá ! Lynh không hiểu tại sao tôi lại khen nàng. Nàng hỏi :

— Sao tự nhiên anh lại « tóc » thế. Lúc nào Lynh chẳng vậy có gì khác đâu !

— Làm sao bạn thấy được cái khác của bạn !

Phải, làm sao Lynh thấy được cái đẹp bên cái chết. Người ta phải

vào nghĩa địa, người ta phải vào nhà thương, mới thấy dù một con người tầm thường cũng đẹp.

Tôi và Lynh tới cửa hầm. Lynh đứng trước tượng thiếu nữ khỏa thân phía sau là gương để sửa lại tóc. Lynh lại chọc chú bé gác cửa, Lynh chỉ vào ngực để trần của bức tượng hỏi chú bé :

— Con cái nhà ai mà mất dậy thế này ? Áo quần chẳng mặc gì cả còn đứng soi gương nữa ! Thật là chịu chơi !

Chú bé không biết trả lời chỉ cười vừa ngượng vừa khoái !

Tôi và Lynh chọn chỗ ít ánh sáng nhất. Tôi gọi cà phê phin cho hai người. Lynh ngửa cổ về phía sau tựa vào tường lót gỗ trần, Lynh lấy tóc che hết mắt mòi chỉ để hở mũi để thở, Lynh lúc đó trông đầy chất điện ảnh. Lúc đó Lynh như một con bé điên chán đời. Lynh im lặng, hoàn toàn im lặng. Tôi rút thuốc ra hút ngâm và Lynh. Mấy người lính dù trẻ nhìn nàng thèm muốn. Tôi thương hại họ. Tôi mong họ sẽ có những người tình như Lynh để rủ vào hầm gió. Có thể sáng mai, đêm mai họ sẽ chết chưa biết mùi môi người tình. Min claymore lại ám ảnh tôi. Cà phê đã chảy đến giọt cuối cùng. Tôi đồ nước sôi vào ly cửa tôi. Tôi đề Lynh tự làm lấy. Lynh vẫn không thích sự chiều chuộng, Lynh thích những cử chỉ đàn ông.

Tôi lấy đầu thuốc lá đang cháy để sáp vào cổ chân Lynh. Lynh hất tóc mở mắt. Tôi nói :

— Cà phê chảy hết rồi.

Lynh đồ nước vào ly. Tôi hỏi Lynh.

— À. Lúc nay Lynh bảo Lynh sẽ nói tại sao Lynh lại không ăn thịt bò viên và tại sao lại kinh khủng ?

— Lynh vừa bỏ đường vào cà phê vừa nói :

— Chiều qua Lynh lén con thèm bò viên mới rủ chị Thúy đi ăn. Lynh ăn được nửa chén phải bỏ suýt oẹ tại chỗ. Anh biết không Thằng cha ba Tầu đó nó cúi xuống mức nước lèo. Và em thấy rõ những giọt mồ hôi từ nách nhỏ giọt xuống thùng nước. Thật kinh khủng. Nhưng em cố tĩnh bơ để chị Thúy

ăn nốt vì đáng náo chí ấy cũng thưởng thức mồ hôi Tầu rồi !

Chúng tôi nói chuyện « bò viên » trong tiếng nhạc Soul của Đức Huy tuyển chọn. Tiếng nhạc dạt loạn ồn ào đủ để những người xung quanh không nghe được câu chuyện mình. Cái thú uống cà phê là thế. Tôi cười thầm khi nghĩ rằng những người ngồi chung quanh tưởng chúng tôi đang nói chuyện gì rất trót át rất vui nhộn. Đời là « tưởng bở » mà !

Tôi mỉm cười nói với Lynh.

— Anh còn thấy nhiều thứ khủng khiếp hơn trong « cái gọi là bò viên bò bia » của Lynh nữa ! Nhưng anh vẫn không nói chỉ sợ không có có để đưa Lynh đi nhậu, vì anh biết Lynh « si » thịt bò viên kinh khủng. Rồi anh sẽ mô tả theo kiểu Hi-Cốc cho Lynh nghe.

Lynh cong môi thật đẹp.

— Anh thật dã man !

— Đãy nhé anh kể cho Lynh nghe về « diến tiến » thịt bò viên từ lúc nó còn là những đống thịt bê bết máu, với bao tử, còn dinh phân bò cho tới lúc nó thành những viên bi thịt chui tọt vào cái miệng rất « bò » của em dùng để ăn quà vật và hòn anh.

— Tả vừa vừa chờ nghe khiếp quá !

— Chưa đâu ! Đây mới là mở bài thôi. Tiếp tục nhé. Những thứ lèo nhèo, nhầy nhụa đó được vứt vào một cái sọt ít khi được rửa, buộc cao lèn khén sau một chiếc xe máy để di bán ve chai. Rồi tất cả những thứ « tai mũi họng » đó được ném một cái chậu sat tây cầu đèn như những cái « chậu ở ngã ba »..

Lynh ngày thơ (hay vở ?) hỏi :

— Chậu ở ngã ba là gì hả anh.

Tôi mỉm cười bí mật.

— Kinh khủng lắm, một ngày đẹp trời em sẽ biết. Anh không dám tă, vì sợ em sẽ nôn mửa ngay ra đây mất. Anh không muốn đây là « Hầm ỏi » ! Sau khi những cửa sổ lổn còi lẩn cả tiết cả lồng cả phản đó nằm lầy nhầy như dãi nhớt đó được tráng qua một lần nước đựng trong những chum vại tối om chồ « nằm vùng » của dân, muối.

Rồi tất cả những cái gọi là rửa ròi đó được cat, được thái được

giã ra trên một cái thớt mòn hạy trong một cái cối đá đặt ở dưới đất trong bếp cạnh nhà tắm và nhà cầu. Thỉnh thoảng con nit ba tầu đi cầu xong ra rửa thế là nước bẩn vào thịt đang được giã. Thịt già xong sẽ được đủ các loại bàn tay sờ soạng viên xoa vào, có thể là một bàn tay « ba tầu đực » vừa cầm « cái sự đài » đen như quả chà là ở trong cầu tiêu sau khi đi đái miết vào thịt. Có thể là những ngón tay « ba tầu cái » nắn thịt, có thể là những ngón tay « ba tầu loli » vừa quét mũi, vừa đánh bi đánh đáo xong được giao phó nhiệm vụ « viễn » thịt. Sau khi những phổi, tim, gan lá lách, quai guốc, lỗ ong, bao tử được treo lủng lẳng như những con quái vật, như những xác chết que quặt trên xe hàng, khi những viên bi thịt đó được ném vào tủ lạnh, ba tầu đực hoặc cái bat đầu chuẩn bị khởi hành cuộc « sang đực » vào mồm Giao chỉ, nhất là các em Giao chỉ. Một cuộc « di » bò viên, di tai mũi họng vào mồm các em. Vừa di vừa được tiền, vừa được chửi vì cái ngu của dân Ố nàn nhẫn ! Đúng là « gánh vàng đi đồ sông Ngô » ! Đường



Quà tặng

Chàng Play Boy có cô bạn gái quê khờ tính và bảo thủ về phương diện đạo đức. Một báu chàng nhất định chính phục nàng tới một tiệm kim hoàn. Chàng nhờ nàng chọn một viên kim cương giá phòng định 300 ngàn để chàng được hân hạnh tặng nàng.

— Ông có thể nhận cái chi phiếu này không ? Vì tôi không thể nào mang tiền mặt được. Chàng hỏi ông chủ tiệm.

— Rất tiếc, thưa quý khách. Bữa nay chiêu thứ bảy. Nếu nhận chi phiếu thì tôi có cách nào hối ngần hàng coi chi phiếu có tiền bao chứng hay không được ? Xin quý khách cảm phiền để tối sáng thứ hai, tôi kiêm lại rồi giao viên kim cương được không ?

Chàng nhìn nàng. Nàng gật đầu : Được, để sáng thứ hai đầu có vội gì.

Sáng thứ hai chàng trở lại một mình. Người chủ tiệm lắc đầu :

— Thành thật xin lỗi. Cái chi phiếu này không tiền bao chứng. Có lẽ công việc bê bón, quý khách đã quên gởi tiền vò chuong mục !

— Không sao. Ông cho tôi xin lại chi phiếu. Về tôi cảm ơn ông đã giúp cho tôi vui chơi một ngày cuối tuần thỏa thích.

hành quân sẽ khởi điểm từ một ngõ đầy rác đầy nước cống đầy cát cát nát đến địa điểm cố định «thiên đường của giới lá da». Trong lúc đi chuyền bụi Saigon sẽ «rắc muối tiêu» vào những cái treo lủng lẳng ở phía ngoài. Mà bụi Saigon có nghĩa là cát, bong gòn lở hủi, băng vệ sinh, chuột chết, đờm khô, được nghiên nhỏ rồi bay tự do. Trong lúc bắn «ba tầu đực» thường mặc quần xà lèn, mồ hôi như mồ gàu, mồ hôi nhẽ nhại, thỉnh thoảng anh ta lại lấy tay gãi nách, gãi rốn, miết tay vào xà lòn v.v.. thỉnh thoảng anh ta lại cười nói bô bô, răng vàng nhe ra đờm dài bắn tự do vào thùng nước lèo vào tương đỏ, tương đen. Và cuối cùng là những giọt mồ hôi nách chảy qua những chiếc lông thành giòng chảy xuôi xuống cánh tay rồi nhỏ vào thùng nước lèo để tạo thêm chất ngọt và mùi vị đặc biệt cho các Phún Phìn Giao chỉ đớp !

Một đôi khi anh ta hùng hổ ho, đờm bắn vào nước lèo nhưng khi múa ra các em lại trường mồ bô ! Đây là chưa kể khi thịt bò quá đắt ba tầu còn trộn thịt chuột, thịt

ngóé, thịt trâu lậu vào thịt bò nưa! Nhưng về phía các em, các em rất bô kề cả trường Phú lang Sa như Marie Curie cũng xì xụp lúp nước lèo như điện canh gân như gió và thường thức ghét tàu, đờm tàu, mồ hôi nách tàu tung bừng.

Lynch nghe lời «tả cảnh» hơi dài bèn phì ngang.

— Thôi stop đi, thế đủ khùng khiếp lắm rồi. Thế đủ để Lynch ché tất cả những gì có tay ba tầu dính vào, tất cả những gì made in Chợ lớn rồi.

Tôi mô tả tiếp để Lynch «chê» những thứ khác nữa.

— Lynch thấy không sở dĩ anh tả chi tiết có một món cốt để Lynch suy ra những món khác của ba tầu mà thôi. Món bò bia nữa cũng chỉ là những thức ăn thừa thãi của Ông Đặng Khánh Đặng Phát được băm nhão trộn với rau củ cải v.v... nhân bánh trung thu, xiu mại cũng vậy tất cả chỉ là những thứ dư thừa bẩn thỉu loạn xả ngầu được trộn lẫn rồi gắn cho cái tên «thập cẩm». Tất cả những thứ nhậu tết mà dân Giao chỉ sấp mua và đã từng mua từ bao đời đều là những

thứ khủng khiếp nhất những thứ nhất ở dọc đường hang cùng ngõ hẻm đầy đường xá chợ mang vè rùa đi, «tái thiết» lại, rồi cho rượu cho cam thảo, hạt tiêu để át mùi lậu, mùi giang mai, mùi cát đái, đờm dãi mà thôi ! Rượu chát chỉ là vỏ măng cụt nhất ở chợ Bến Thành, chợ Cầu Ông Lãnh và sợi rác ! Rượu cam, ô mai quất cũng chỉ là những vỏ cam, quit Giao chỉ nhặt ở khắp nơi bẩn thỉu mang vè tẩy rửa rồi chế biến mà thôi ! Đúng là «gây ông đậm lung ông» Mà Ba Tầu nó đậm lung dân mình còn là lịch sự, nó lại được di, được nhét được tọng vào mồm liền bả con gái mình những thứ cùi hủi, đor đáy, nhầy nhụa nhớ nhisper nhất trên quả địa cầu này mới ức chứ ! Úc nhất là nó lại còn được sin nữa ; Tóm lại nó cho ăn bần nó moi tiền mình nó lại cười minh. Dàn Giao Chỉ ngon nhất trên trần chẳng có thể mà lại gọi là nước Đại Ngu, Đại Cồ Vịt !

Lynch lấy ly nốc những giọt cà phê cuối cùng như để chấm dứt bài tả cảnh mất vệ sinh của tôi.

— Thôi về đi anh muộn rồi ! Tôi nhìn vào mắt Lynch :

— Từ nay bạn hứa là không bao giờ ăn hoặc uống cái gì của ba tầu nhé, nhất là những thứ anh vừa kể trên, à suýt quên ! cả lạp xưởng Tết nữa, trong nó tục tui và đor đáy kinh khủng !

Lynch không nói gì chỉ gật đầu, Từ nay Lynch không những là người tinh hợp «điệu» của tôi, Lynch còn là một kẻ «chiến đấu bên cạnh» rất bô nưa. Tôi mong các chị em Giao chỉ cũng sẽ như Lynch cũng sẽ chè tất cả những cái gì tuy ngon tuyệt nhưng rất bẩn rất ba tầu đó, để tìm đến những thứ như «sô cô la vui» của Lynch và tôi những thứ của giao chỉ, chính cổng Giao chỉ. Tôi chỉ còn ghét có cái tên «gai Chocolat» mà thôi. Tại sao ta không gọi «súc cù là zui zè» !

Tôi và Lynch chui khỏi hầm gió, Lynch ngồi sau tôi phóng xe đưa Lynch về, hơi thở của Lynch có mùi «sô cô la vui» và cà phê. Những nụ cười buồm chiều của Lynch thật mơn man.

UỐN TÓC PHỤ NỮ



- Do các chuyên viên phụ nữ đảm nhận
- Gắn uốn hợp thời trang
- Giá uốn từ 500 đồng
- Có điện riêng

479, Phan Đình Phùng SAIGON — Đ.T. 92.991

Rosetta



ĐÓ. nbu

LƯ HO

đời

ĐẮP CHĂN ĂN TẾT

Vừa đi Huế chịu tang về, thầy ông Chu Tử rao chủ để tất niên Tết Kiệm Ước đã thấy toát mồ hôi. Bởi một kiệm ước đã chết dở. Tết này còn kiệm ước nữa thì sống sao nổi ? Thì ra, hai tiếng Kiệm Ước dùng thay cho hai chữ «Tiết Kiệm».

Tiết Kiệm là phải ? Mấy chục năm trường Dân tộc mình đã phung phí quá nhiều XƯƠNG TRẮNG MÁU ĐÀO, Vậy ! Tết con CHÓ này xin người anh em bên kia đừng phung phí THỊT XƯƠNG như tết con KHỈ nữa nhé. Tôi lầm ! nhục lầm ! Giết nhau hoài cho sướng tay thì rồi biết ai khóc ai, ai thương ai, kẻ chết vui rập dưới ba tấc đất không mạnh chiếu bó thân mà đứa sống cũng vất vưởng. Thế nên, chỉ còn hai tuần nữa bao nhiêu vành khăn sô Mậu thán sẽ xếp lại, bao nhiêu quả phụ (mợ còn trẻ lầm mới hai mươi, ở vậy sao cho trọn một đời) sẽ bước thêm bước nữa — Ngậm ngùi, chua xót, kẻ sống, người chết ai là kẻ đáng thương. Tết này nhứt định xin anh em tiết kiệm đủ thứ. NHƯNG XIN ĐỪNG kiệm ước tình thương đích thực với người quả phụ, với đứa con côi và giọt lệ dù là muộn màng với người đã khuất.

Nói đến người Công chức quân nhân, hai giới này tuy hai mà một vì đều được nhà nước nuôi cорм. Thật phước cho kiếp người, người nào cung phúc đức cực vượng, tu chín kiếp mười đời khôn lớn lên mới được làm Công chức trọn đời ăn hương hỏa nhà nước. Này nhé, lúc anh độc thân anh đi làm chính phủ anh ăn lương độc thân tha hồ bay bướm, Bác sĩ, Kỹ sư, Giáo sư, Đốc sự, Ông Cố, Ông Thẩm phán cá mè một lứa đồng hạng chỉ số bốn năm trăm lương tháng mươi ngàn trở xuống.

Thầy Thông, Thầy Phán, Lục Sư, Thư Ký v.v... chỉ số từ ba trăm đến bốn trăm lương tháng từ tám ngàn trở xuống. Tô phở tám chục tha hồ tiêu nhé ! Còn than nỗi gì ! Rồi buồn tình anh lấy vợ, một vợ, hai vợ, kè từ đêm tân hôn anh đã được chính phủ trả lương vợ cho anh khoái. Vợ chồng ăn sung sướng mí nhau, đơm bông kết trái đẻ con, một đứa, hai đứa, năm mươi đứa, đứa nào cũng được nhà nước trả tiền ngay từ lúc lò đầu ra khỏi nách mẹ nó, làm chán anh về hưu nhà nước lại trả lương hưu cho đến lúc anh hai năm mươi. Khoái nhé ! Vậy mà còn so bì với giới tư chức làm ngày nào sào ngày đó. Ai làm thì được lanh langgal chứ có ai chồng làm mà vợ ăn lương, con ăn lương... bao giờ. Thế mà Tư chức, công nhân vẫn sống phây phây ngon lành no cơm lành áo còn công chức đối meo rách nát kêu oái oái, nào là gạo chau cùi quế, đòi đi làm sở Mỹ kiêm ăn. Mỗi lần cái bụng bà vợ phình lên là cái lưng anh chồng còng xuống một ít. Thôi bà làm chi cho thêm mệt, vì chính phủ đã loan báo cải thiện giúp đỡ tận tình giới quân công rồi. Bằng chứng hiền nhiên là báo chí, đài phát thanh mấy hôm nay đều loan truyền để giúp đỡ họ, chính phủ sẽ bán chui 150.000 mền dạ thứ tốt mỗi chiếu dài hai yard (đơn vị đo lường của Cờ Bông)

Vậy thôi ! sướng nhẹ ! miền Nam lạnh lẽo này đâu có oi bức như đất Bắc, giới Công chức quân nhân tết này tha hồ vợ chồng con cái đầm ấm trong chiếc mền hai yard để chờ đợi đón xuân sang. Thật là tết kiệm ước rồi còn gì nữa.

Đã đáo hàng ngoại hóa. Tất cả hãy chui vào chăn của Chính phủ mà ăn tết. Có rận hay không rồi sẽ biết. Hãy kiệm ước cái mồm lại. Chớ có rên ! Đã đắp chăn ấm mà còn rên, chính phủ tưởng dân còn rét lại cho thêm cái chăn nữa thì công quỳ thiểu. Ngân sách thiếu lại tăng thuế nữa thì bỏ mẹ.

đối lập với đàn ông

khiêu dâm

— HOA MUỐP ĐÁNG

Nhân cái vụ một lô báo dành cho đàn bà con gái coi bị bế mông, phe đàn ông được thế la rầm lên: Đàn bà VN tệ quá, đàn bà VN khiêu dâm quá, HMD thấy cần phải giải oan cho đàn bà mình vài điều.

Kể ra nếu các bà chị Phụ nữ bị xui xéo cũng tại vì lây cái chỗ dâm của một anh bạn đồng nghiệp báo ngay của các chị đã dẫn đầu. Song anh bạn của các chị chỉ bị tịch mà khỏi bị đóng vì ảnh không có chỗ để đóng, dù chỉ bế cửa phòng tạm 15 ngày như các bà chị,

HMD bận việc chợ búa bếp núc, nên không đọc được báo, dù báo dành cho đàn bà, nên không rõ sự đời trắng đen của các chị ra sao, nhưng HMD lắng nghe từ chợ từ phố, bèn làm một phát «bệnh» các chị, thương xót không công cho đàn bà chúng mình.

Không phải HMD «bệnh» cái chỗ dâm của đàn bà... xin các ông hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Chắc chắn các chị nhà mình cũng đã bày tỏ sự đòi hỏi kỹ sao đó nên mới bị nhà Tèt đòn ngó mói có cớ đóng cửa đàn bà! HMD chỉ làm việc giải oán đã cho rằng đàn bà khiêu dâm. Theo ý kiến của số đông các chị bán hàng ngoài chợ, độc giả thường trực của các tuần báo phụ nữ, thì chính đàn ông đã gây ra tội quá hổ hang khiêu dâm, chính các ông đã thọc tay tụt áo, kéo quần đàn bà mở banh cửa cho độc giả thấy các chuyện mẩn tình ở chỗ phòng kín. Cũng theo các chị ấy, đàn ông rất tra các trò lem nhem nhưng lại không dám xuất diện lộ hình mà tra cùn nút dưới vạt áo đàn bà để mang cái chất dâm từ chỗ tối ra chỗ sáng. Đó là những đắng cay bút đàn ông mang tên giả Bà A, cô X trên báo phụ nữ và gày tiếng oan cho nhà đàn bà VN mình khiêu dâm.

HMD tôi cũng lại dốt chuyện «muốn ăn gấp bỗ cho người» của đàn ông trong tuần báo PN, như các chị độc giả các báo ấy đã ghi nhận. Nhưng biết cái tật đàn ông là.. yếu gan, hay làm tội rồi đồ vấy cho đàn bà. Đó là ngón sở trường của các ông. Mồm mép đàn ông là đáng sợ. Bây giờ muốn chobáo đàn bà phụ nữ chúng mình sẽ được mở cửa sáng choang, không bị đèn đưa xù xì che lấp. Các chị cứ bắt các tay viết đàn ông không được đội lốt đàn bà, không xài cô, bà già... Các chị sẽ giảm thiểu cái sự dâm và những tay khiêu dâm sẽ không thọc gậy vào chỗ đàn bà mà khuấy, PN nữ mình sẽ không bị hăm oan, báo của các chị sẽ tươi sáng và bán như tôm tươi cho coi.



LINH-TRANG phụ trách



Cô Ký điệu

Theo hãng tin Mèo, cô Janet, một nữ thư ký ở Ohio đã ăn giải 45 độn của đài Truyền hình địa phương do cái súc chửi lạnh như cái tủ phi-de của cô ở nhà. Đài truyền hình đã không thi tuyển khả năng đánh máy hay thảo văn thư của cô Ký mà muốn thấy cái màn trình diễn da thịt của cô Ký trong cơn rét. Do đó đang cơn lạnh cảm cảm 6 dưới không độ, cô Ký Janet đã nhảy lên Tivi, mặc bikini phay phay thi gan cùng cơn tuyêt lạnh.

Sau đó ông quản đốc phục quá đã trao giải cho cô Ký. Không rõ đài VTVH Ohio mở cuộc thi tuyển con gái phơi da chửi rét để mẫn chi... Bắt con gái phơi da cho mình ngắm ở chỗ đông người ở đây bị kết tội.. dâm. Còn lại bắt con gái chửi chét rét thết là ác.. Thế mà đài Ohio coi như một sáu giến hắp dân.

Ở đây chắc không ai dám tổ chức cuộc thi da của các cô như thế trên VTVH nhà, vì cha mẹ nào thấy con đì mìn thư ký lại một hôm bắt chọt cô đang phơi da trên khung kính với chiếc áo tắm, chắc chắn khung kính sẽ bị vỡ và ông Quản Joc Tivi khi đó cũng dám vỡ nợ lây...

Cầu nối chửi không nối
Nghe ông Đô trưởng bảo nếu đồng bào «chê» cầu nối bắc ngang đường qua chợ Bến Thành, là ông sẽ cho

vào đời

hò hét i uống

● NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

Năm nào cũng vậy. Hết bước sang đầu tháng chạp ta, tất cả mọi thứ hàng đều rực rịch lên giá. Đến giữa tháng chạp thì nó lên thật sự. Và đến cận ngày Tết, nó nhảy vọt như hỏa tiễn liên hành tinh. Nó không chỉ là giá hàng hóa mà là tất cả mọi thứ giá sinh hoạt khác.

Nhưng có điều đáng nói, khi qua Tết rồi nó không chịu xuống nữa. Nếu có xuống nó chỉ xuống theo kiểu «ba bước tiến một bước lùi». Cứ thế, cứ thế mà leo thang. P.A. cũng như các bạn gái chúng ta biết đó, chúng ta cứ phải đi chợ hàng ngày, chúng ta nhìn thấy quá rõ. Như giá một ký cà chua hồi năm 1960 là ba đồng, năm 69 có lúc nó đã lên đến 100 đồng trong tháng rồi. Tính theo tỷ lệ của nhà Kinh tế thì nó tăng 3.333%. Ôi, kinh khủng.

Cho nên bất kỳ ai nhảy vào làm chính trị, năm cái Bộ Kinh tế, y như năm nào cũng vậy, cứ gần Tết cũng phải ra thông cáo này, đề ra chiến dịch kia, đưa ra biện pháp nọ để ngăn chặn giá cả leo thang và dịp Tết. Nhưng sau mười năm (1960-1970) nhờ những biện pháp của Bộ Kinh Tế, một ký cà chua từ ba đồng nhảy lên một trăm đồng. Quả là những biện pháp hay ho, tài tình độc nhất vô nhị trên thế giới!

Làm dáng dáng tiền

Nữ tài tử xinh Liz Taylor nổi danh về nhiều thứ; dung nhan, tình, tiền. Theo tin của TT nguyên các sự làm dáng của Liz cũng đạt giá kinh khủng. Liz Taylor hay mang nhiều nhẫn kim cương đồ sộ 65 cara mỗi lần cô đeo nhẫn để làm dáng là ba Hàng Bạc Hiểm tại Úc chớp được món sộp. Mỗi lần Liz đeo nhẫn hột xoàn cỡ lớn đó, nàng phải trả khoảng 2500 đòn cho mấy hàng bảo hiểm và những định kỳ làm dáng của Liz cũng bị hạn chế, mỗi năm nàng chỉ được đeo nhẫn hột xoàn 25 cara 30 ngày và chiếc carat giá 41 triệu đolla.

ở xứ mình ít nghe ai được

Những biện pháp đó được nhà nước kinh tế rao đi rao lại hàng ngày trên báo chí nhắc trên đài phát thanh nào là kiểm soát giá hàng, nào là phạt và gắt gao, nào là kêu gọi sự hiểu biết v.v..

Năm nào y như năm nay. Cứ thế mà làm. Rồi cái Tết năm nay người ta cũng mang bồn cũ ra soạn lại cho đúng theo công thức. Nhưng cái Tết năm nay là cái Tết kiệm ước mọi người vì cái «chưởng kiêm ước» của ông Kinh tế ngã lăn ra, ngất ngửa, còn đủ tiền mua gạo mua nước mắm chưa chết đói đã là may còn nói gì đến chuyện ăn Tết, sám Tết. Vì vậy chợ Tết Saigon mây hòm nay vắng hoe là phải.

Trong khi tuyệt đại đa số dân chúng, đói mốc, đói meo, thì một thiểu số rất nhỏ, những bọn gian thương, bọn tham nhũng, những nghị sĩ, dân biểu, những «tai mắt» nhờ lương to, áp phe trúng mối mặc súc phè phờn. Kiếm tiền dễ như ăn cháo, lại tiền đó không phải của ông, của cha gì minh, tội chở gì không ăn tiêu vung vít cho sướng thân. Dĩ thực vi tiền mà, giá nào cũng mua được. Vừa mua vừa cho. «Bi nhiêu thì bi» Hè gì!

Ấy vậy là giá cả lại leo thang.

Năm nay, P.A tôi nhìn lại quá trình mười năm: 60-70, quả đú đê đưa ra kết luận là giá sinh hoạt sau Tết năm nay giống như những năm trước, chẳng khác hỏa tiễn đưa phi thuyền lên cung trăng càng ngày càng xa, qua một vòng bay quỷ đạo đã đổi mới, cao dần, xa dần. Những biện pháp những lời rao của ông kinh tế chẳng đi đến đâu hết.

Họa chặng ông Kinh tế có quyết tâm hạ giá cho cho bằng được với những hàng ngũ cán bộ kiểm soát không «nhám tay» làm việc tận tinh không tham

(Xem tiếp trang 44)

chuyện đàn bà

nhau ra tòa mà kiện chỉ vì hai bên gả cưới con cái dưới tuổi theo luật định. Con trai 17, con gái 14 cưới nhau về không chịu động phòng. Khiến cho đôi bên cha vợ cha chồng chép đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu. Trong hai phe lâm chiến lại có nàng dâu 14 tuổi ăn cỏ cả luôn ông bố chồng. Cái cảnh đáng chém nước mắt mà cười :

Con nít chém mũi chưa xong lại đem đi gả cưới. Làm chồng không được làm vợ k'ông xong thì biết gì làm đâu với rẽ.

Bài học này có đáng cho các bậc cha mẹ xui voi con nít đi... sống chung để rồi khi không có huề bình, đôi bên sui gia đều phải bị xui lây đều bị bể đầu chảy máu ?

Đối với người Trung hoa chính thống và sáng suốt thì **chiếm họa** xâm lăng luôn luôn tiềm phục tại phương Bắc, **chứ không bao giờ ở phương Nam cả.**

Hiện giờ, đảng Cộng sản Trung hoa, với tổ chức quân phiệt, với chủ trương tàn ác tựa người Mông cổ xưa, đích lại là một loại rợ Bắc phương thêm một chuyến nữa đang tràn xuống xâm chiếm Trung nguyên đây.

Tuy nhiên, theo định luật « Loài Hổ chỉ sợ loài Hổ » nên Tần Thủy Hoàng tuy là giòng giống rợ phương Bắc, mà vẫn rất sợ những giòng rợ này, thành thử suốt cả đời, y chỉ lo xây dựng Vạn Lý Trường Thành để chặn sức xâm lăng từ phương Bắc ập xuống thôi.

Ngày nay Cộng Sản Trung Hoa đích ra lại có vẻ sụ Nga sô (rợ Bắc phương) hơn cả sụ Hoa Kỳ.

Một khi chủng tộc tính của họ được ổn định bằng sự lật đổ CS chủ nghĩa, hay bằng công cuộc Trung hoa hóa chủ nghĩa Cộng sản, thì chúng ta có thể tin tưởng là người Trung hoa sẽ xem chúng ta (nước Việt Nam thống nhất và hùng mạnh) là đồng minh giúp họ chống lại Bắc phương, hơn là coi ta như những mồi ngon cần phải xâm chiếm. Sự thực lịch sử và địa lý là thế đấy.

Hiện nay vấn đề nan giải và đau đớn nhất cho Trung hoa là ngoài vấn đề mất cả chủng tộc tính chính thống, còn có vấn đề nhân mãn. Vì bị nạn nhân mãn ám ảnh qua đời nèn, trong các câu tuyên bố huênh hoang về hậu quả của bom nguyên tử. Mao Trạch Đông đã thầm ước mong sao cho nhân dân Trung hoa được chết vội đi được phần nửa (độ 400 triệu người) thì ông ta mới sẽ đỡ phải lo nghĩ, đỡ phải lúng túng biết mấy chứ!

Trên thế giới này, trừ nước Mỹ ra chỉ còn có Đông Nam Á là đủ khả năng nuôi ăn số dân vĩ đại của Trung hoa mà thôi. Lý do đó khiến cho họ cứ khuấy phá chúng ta dai dẳng từ mười mấy năm nay, cũng như thời xưa họ đã từng bám lấy chúng ta kè biết bao phen.

Một khi Việt Nam thống nhất và hùng mạnh rồi thì chúng tôi thiết nghĩ chúng ta cũng chẳng khó khăn gì mà không liên kết với các nước láng giềng để thành lập khối Đông nam Á. Ngoài những mục tiêu ngoại giao, quân sự, chính trị và văn hóa, chúng ta còn cần thành lập một tổ chức sản xuất lúa gạo vĩ đại chung cho cả khối để tiếp tế đầy đủ cho Trung hoa.

Như vậy họ mới đỡ vì đói, mà làm khổ lây đến chúng ta.

Nghĩa là, ngoài lý do nhân đạo và thân ái, chúng ta còn có thể làm cho họ yên tâm về vấn đề thực phẩm, để một khi yên trí về mặt Nam rồi, thì họ mới có thể dồn phần lớn lực lượng vào việc chống lại miền Bắc, là Nga sô, lúc ấy có thể là đại diện quan trọng nhất cho Âu châu, vì Anh, Pháp, Đức rất có thể là đã bị đưa xuống hàng thứ yếu.

Tuy nhiên, trước khi thi hành « khối sách » tối quan trọng ấy, chúng ta phải hết sức cẩn cõ,



di chúc lịch sử của học giả Nguyễn Đức Quỳnh

«Khôn cũng chết
Dại cũng chết,
Biết thì sống»
TRẠNG TRÌNH
(Thế kỷ XVI)

(tiếp theo ĐỜI số 18)

ở Trung hoa mới mong tồn tại và lớn mạnh được.

Đối với Hoa Kỳ

Trong chính sách ngoại giao cổ truyền của người Mỹ, chúng tôi nhận thấy điều quan trọng nhất là chủ trương bắt can thiệp. Chủ trương này thể hiện cho quan niệm «cô lập» của nước họ, quan niệm được đưa lên hàng chủ thuyết (hay Quốc sách cũng vậy), kể từ thời Tổng Thống Monroe, và đầu thế kỷ 19.

Thuyết cô lập chủ trương không cho các cường quốc Tây Phương can thiệp vào Mỹ châu, nhưng chủ trương nước Mỹ không can thiệp vào những việc ở ngoài Mỹ châu.

Thuyết này đặt căn bản trên tâm lý vào mấy điểm sau đây : Đa số dân Hoa kỳ đều xuất thân từ những thành phần nghèo túng ở Âu châu, vốn là những thành phần bị đàn áp vì tín ngưỡng, và là những thành phần chán ghét đời sống giả dối cứng nhắc ở cựu lục địa.

Do đó, họ không muốn giao thiệp nhiều với Âu châu hay với những vùng do Âu châu quản trị. Một phần vì họ không đủ khôn khéo hay thủ đoạn như người Âu châu. Một phần vì những tự ty thầm kín, do thành phần xã hội của cha ông họ còn rót lại.

Về quyền lợi thì Mỹ châu chưa dụng rất nhiều tài nguyên, đất hoang còn mênh mông, họ chưa đủ tài giáp khai thác nên không cần phải đi tìm nguồn lợi ở tận đầu đâu làm gì.

Bởi mấy điểm tâm lý và quyền lợi nói trên nên cho mãi đến những năm 1929-1933 của cuộc Đại Khủng Khoảng kinh tế mà người Mỹ vẫn chưa thực sự nghĩ đến công cuộc can thiệp mạnh mẽ vào các vấn đề quốc tế.

Rồi sau cuộc khủng hoảng này, họ mới bắt đầu phải suy nghĩ khác đi, Ngày nay kinh tế Mỹ không còn tự túc hoàn toàn được nữa. Tất phải nhờ cậy vào nguồn tiếp liệu của nước ngoài, tất phải kiểm thị trường tiêu thụ ngoại quốc thật rộng lớn mới mong tránh được một cơn khủng hoảng kinh tế khủng khiếp thứ nhì.

Giai đoạn về tâm lý sau hai lần chiến thắng tại Âu châu (1914-1918 – 1939-1945) người Mỹ cũng đã cải bỏ được nhiều mặc cảm tự ty đối với cựu lục địa.

Ngoài ra còn vấn đề an ninh lãnh thổ nữa. Ngày nay không nước nào còn có thể tự cho là mình vẫn giữ được tình trạng ổn định và an toàn, một khi thế giới mất thăng bằng nghiêm trọng vì các quốc gia ngả hẳn về một phe nào đó.

Bởi nhiều lý do cấp thiết ấy, người Mỹ sau thế chiến thứ hai, miễn cưỡng phải can thiệp càng ngày càng sâu đậm vào mọi vấn đề quốc tế.

Riêng tại Việt Nam, sở dĩ đến nay tình trạng loạn lạc vẫn còn, đó là vì người Mỹ đã không dự định can thiệp mạnh mẽ và đúng lúc vào tình hình trước ta. Chứ nào đâu có phải là tại họ đã can thiệp quá nhiều vào nội bộ nước mình !

Từ 1945 đến 1954, người Mỹ chỉ đứng ngoài, try giúp cho người Pháp chống Cộng. Từ 1954 đến 1963, họ chỉ đứng ngoài giúp cho một ông quan lại lỗi thời chống Cộng. Mãi đến năm 1963

trở đi, họ mới can thiệp vào nội tình nước ta, theo chiều hướng thuận với lòng dân mà họ đang nỗ lực trắc nghiệm đi, trắc nghiệm lại cả về mọi mặt.

Đến nay sự can thiệp của người Mỹ, sự liên kết cả về hai mặt danh dự và vận mạng của họ, vào danh dự và vận mạng của dân tộc ta, xem ra đã có bề chắc chắn hơn.

Nghỉ lại 25 năm qua, vi ảnh hưởng của chủ thuyết cô lập, người Mỹ đã bỏ lỡ bao cơ hội tốt đẹp và dễ dãi để ổn định tình hình Việt Nam, hòng tránh được cho chúng ta 25 năm loạn lạc, và tránh được cho họ bao nhiêu phiền toái, bao nhiêu ló nghĩ như hiện nay.

Vì thử năm 1945 mà họ cương quyết không cho người Pháp trở về Đông dương như người Anh đã làm, bằng một tối hậu thư, ngắn ngủi và giản tiện tại Syrie tại Liban, vi thử năm 1946, họ cương quyết lựa chọn một đoàn thể quốc gia chân chính rồi ủng hộ mạnh mẽ cho đoàn thể ấy lật đổ thế lực của Cộng sản Việt nam, thi cuộc kháng chiến đã không xảy ra hay không quá kéo dài và Cộng sản đâu có thể tác quái được trong phần tư thế kỷ vừa qua.

Hiện nay, vấn đề của chúng ta đối với người Mỹ là : Một mặt, thuyết phục dư luận dân chúng Mỹ thấy sự cần yếu sống chết cho ngay nước Mỹ về chỗ không thể bỏ lỡ cơ hội ổn định tình hình Việt Nam, Đông nam Á và Á châu một lần nữa. Mặt khác, lại phải chỉ dẫn lối hạy, một cách kiên nhẫn với rất nhiều dẫn chứng, cho người Mỹ thấy rằng muốn trợ giúp cho Việt nam thì phải tìm ra cho đúng người đáng trợ giúp, và phương pháp trợ giúp hết sức tế nhị, hết sức tâm lý và sao cho phù hợp với đặc tính dân tộc của chúng ta.

Mặt thứ ba, chúng ta lại phải giảng thuyết và thuyết phục sao cho cả các khả năng lãnh đạo lẫn đại chúng Việt ta thấy rõ được mối cần thiết quan hệ tới vận mạng của dân tộc mình, là sự hữu ích và hữu hiệu của công cuộc viện trợ của Mỹ về mọi mặt kinh tế, quân sự ở trên đất nước này.

Tóm tắt cho các sách lược quốc gia, chúng tôi chủ trương :

1.— Đối với Pháp : chấp nhận sự có mặt của họ nhưng phải hết sức đề phòng.

2.— Đối với Đông nam Á ; liên kết chặt chẽ, theo thể chế Liên bang, trong tình anh em để phân công và hỗ trợ cho nhau.

3.— Đối với Trung hoa :(một khi Việt Nam đã thống nhất và hùng mạnh) phòng thủ thật chặt chẽ, hòa hiếu làm sao cho họ yên tâm về mặt Nam, rồi minh mới tiếp tế thực phẩm đầy đủ cho nhau.

4.— Đối với Hoa Kỳ : thuyết phục họ rời bỏ chủ thuyết cô lập, liên kết chặt chẽ về nhiều mặt với họ, đồng thời chỉ dẫn một cách kiên nhẫn cho cả hai bên Mỹ và Việt về mọi phương thức liên kết thích nghi và hữu ích.

Bàn về người Việt nam và vai trò của từng hạng người

Qua những mục trên, chúng tôi đã trình bày vài đặc tính của dân tộc Việt. Để thấy những người Việt nam chân chính đều đã có chiến đấu tinh hùng mạnh, có sức chịu đựng bền bỉ có tinh thần dung hợp thông sáng, lại còn có nhiều văn nghệ tính nữa.

Về chính trị, chúng ta có một nếp sống dân chủ bình đẳng, hợp quần, thân ái.

Ngày nay, đứng trước thảm cảnh của đất nước, và tất nhiên đứng trước những gánh nặng càng ngày càng to lớn, do các thảm cảnh kia gây ra, để giúp cho những ai sẽ phải ghé vai hứng chịu, chúng tôi thấy cần nhắc nhở đến tinh thần đoàn kết keo sơn cố hữu của dân tộc ta, trong đó phương châm « Bách Nhẫn » vốn là nòng cốt căn bản.

Thuở xưa, nước chúng ta đã trải qua nhiều lần suy vi. Nhưng sau vẫn trùng hưng lại được. Và cho mãi đến nay vẫn còn giữ được trong tâm khảm những đứa con chân chính, một nếp suy tư và một lối sống đặc thù của dân tộc. Đó là mọi bí quyết tồn tại của ta.

Một trong những bí quyết ấy là : chúng ta xưa rày không hề chiến đấu thành lập thế «nhất đầu chẽ» tức là hoàn toàn đứng dưới lá cờ của một lãnh tụ nào thỏi mà bao giờ cũng chỉ chiến đấu thành từng tiêu tö kiên dũng và bền bỉ : thực lực quốc gia không bao giờ tập trung hay trao cả cho chánh quyền trung ương. Muốn tìm một hình ảnh rõ rệt, chúng tôi thi dụ là VN có rất nhiều vàng bạc, nhưng không cất cả vào kho ở trung ương mà lại đem phân chia thật đều cho tất cả con dân. Nên mỗi khi bị mất nước, hay gặp phải chánh quyền trung trọng hư hỏng thì gia tài ông cha để lại không đến nỗi tiêu vong. Lịch sử trong vòng bao năm qua đã nảy lửa chứng minh bí quyết đó.

Chúng ta không có lãnh tụ, như kiểu Hitler, Staline hay như kiểu lãnh tụ CSBV hoặc lãnh tụ phong kiến miền Nam lúc trước. Lãnh tụ kiểu Hitler và Staline còn vô cùng nguy hiểm hơn hai «lãnh tụ con Nam Bắc» vừa kể, vì cả hai dân tộc Đức và Nga thành khẩn thán phục hai người trên, còn nhân dân Việt Nam thì chỉ cố gắng chịu đựng hai người dưới, chứ đâu có tin tưởng và sùng bái họ ?

Chúng ta không có lãnh tụ, chúng ta hiểu theo nghĩa lãnh tụ là một loại thần thánh, đã không thể làm lầm, lại có toàn quyết sinh sát nhân dân, bao truyền mọi chân lý tuyệt đối ở trong và ngoài đời !



Ngay như đều Lý thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ kia cũng không phải là những bậc lãnh tụ, đối với người dân Việt.

Lãnh tụ của chúng ta, nếu có, thì thường đóng vai như vai Thiên hoàng Hiro Hito của Nhật Bản, nhằm lúc tuyên bố sự đầu hàng của dân tộc Nhật vào năm 1945, để liền sau đó lại tự mình đến tận bản doanh của Tư lệnh quân lực Đồng minh Mac Arthur hòng công khai xin nhận tội thay cho dân nước về hết mọi lỗi lầm và tội ác nào mà người Nhật đã phạm phải suốt trong thời chiến.

Lãnh tụ chân chính của chúng ta nếu có, là như vua Trần nhân Tôn lúc nghe thay uy thế của kẻ địch quá mạnh liền đề nghị xin hàng để tránh cho nhân dân mọi cảnh đói thám chứ không hè nghĩ đến việc bảo vệ chiếc ngai vàng của riêng mình.

Lãnh tụ của chúng ta, lúc này, nếu có, thì phải là một anh hùng tự nhận hứng chịu mọi nhục nhãn mọi cay đắng to lớn nhất mà thân phận của dân tộc và của nước non chúng ta phải gánh chịu.

Lãnh tụ chúng ta do đó, trên thi phải chịu đựng mọi chà đạp, mọi day dứt do quốc tế đem đến, dưới thi phải chấp nhận và nhẫn nhịn mọi sự hung hăng, ngu dốt, ngu dốt, cẩn xé, trì chiết, co sèo của toàn dân.

Nếu quả thực có một lãnh tụ như thế, và vị mà được giữ chức nguyên thủ quốc gia, thì quả là một đại phúc cho dân tộc chúng ta. Vì vị ấy đã là biểu tượng trọn vẹn của tinh thần «bách nhẫn» vốn là lối sống còn của dân tộc Việt minh.

Thường thì nước ta không có được những bậc lãnh tụ thực sự vĩ đại đến như kia. Nhưng nếu nói về đức độ và tài năng mực trung bình thi chúng ta lại có rất nhiều vị lãnh đạo khả thủ và khả dụng.

Đối với những vị này, chúng tôi nghĩ họ nên suy tư học hỏi rồi tìm trở về nguồn gốc sức mạnh ngàn xưa của dân ta để có thể thi hành nổi cái «đạo» Nhẫn, ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Sí quan thi chấp nhận tình trạng ngu kém của binh lính mà hết sức quý mến thương yêu họ. Giáo sư cũng đổi xử như vậy với học sinh, sinh viên. Quản cai trị đối với người dân, lãnh tụ tôn giáo đối với tín đồ, chủ đối với thợ, tất cả đều có thể và đều cần nên áp dụng phương châm «Bách Nhẫn» thời nhà Lý với nhau. Thi chẳng mấy lúc cả dân ta sẽ trở nên hùng mạnh để cùng hưởng được mọi điều hạnh phúc với nhau.

Chúng tôi tin là rất nhiều người trong chúng ta có thể áp dụng toàn vẹn lối xử thế ấy. Vì từ ngàn xưa dân tộc ta vẫn có được những câu, như «chún bò làm mồi», «Trên đời muôn sự của chúng hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi» hay cao hơn nữa như «Ai nhất thì tôi thứ nhì ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba».

Về mặt tổ chức Quốc gia, chúng tôi nhận thấy do hoàn cảnh lịch sử, hiện nước ta có thể tạm thời chia ra ba từng lớp quan trọng, là chính quyền (gồm cả quân đội) rồi đến các cấp lãnh đạo nhân

dân hay những khả năng lãnh đạo, và sau cùng là quần chúng đại bộ phận gồm có nông dân.

Về chính quyền, chúng tôi nghĩ cần phải thông suốt tinh hình và đường lối quốc tế, liên kết với ngoài trong 1 thế liên minh keo sơn nhưng phải tranh đấu khéo léo cho càng ngày càng thêm bình đẳng. Đối với từng lớp thứ nhì, là các thành phần lãnh đạo và các khả năng lãnh đạo nhân dân thi chính quyền nên chấp thuận nhận sự hiện hữu cũng như tính chất ít nhiều đối lập của họ. Chỉ nên loại đi những thứ đối lập phá hoại hay vô ý thức đã không có hậu thuẫn nhân dân mà lại tấp lèn ruốc ma về đầy mồ. Đối với nhân dân chính quyền đừng nên có tham vọng nắm vững hay kiểm soát được họ một cách chặt chẽ. Việc ấy đã vừa không thể nào làm được đâu lại vừa có hại cho tiền đồ Quốc gia : là vì một khi quốc tế đã kiểm soát được chính quyền, lại gián tiếp nắm luôn được nhân dân nữa thì cả nước rồi sẽ phải chui cả vào sự thao túng của ngoại nhân mà không hy vọng thoát ra mau lẹ được.

Về từng lớp lãnh đạo hay khả năng thực sự lãnh đạo nhân dân chúng tôi thấy nhiệm vụ chính yếu là dễ dàng ở chỗ kết tụ nhân dân rồi phát huy văn hóa tim đường trở về quê Việt để đổi lập bằng cách bảo vệ, yểm trợ, xây dựng, giáo dục, hay lại đồ chính quyền, những lúc tối cần thiết. Từng lớp này tuyet đối không nên có tham vọng nắm chính quyền, để tránh cái thế bất lợi là đem nhân dân theo mình và vòng thao túng của quốc tế, như đã nói ở trên. Nếu phải tham gia chính quyền thi những phần tử sau khi đã rời bỏ hàng ngũ của mình tất sẽ không còn được cho phép mình là lãnh đạo nhân dân nữa.

Đối với nhân dân, thi từng lớp lãnh đạo phải hòa mình vào đại chúng là sao cho họ chấp nhận và tin tưởng của noi mình. Sau đó mới đến nhiệm

vụ giáo dục quần chúng. Công cuộc này vô cùng khó khăn và nặng nhọc. Chỉ những người hết sức kiên nhẫn mới kham được tròn vẹn mà thôi.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của từng lớp lãnh đạo là phát huy văn hóa Việt, là giác ngộ quần chúng về sự cần thiết của thế đứng quốc tế. Sau rồi mới đến việc hướng dẫn nhân dân xây dựng lại cuộc đời mới.

Về phía nhân dân thi đầu cho toàn thể có tranh đấu mãnh liệt đến đâu mà không có lãnh đạo xứng đáng không có thể quốc tế thuận lợi tất rồi chỉ tồ rước thêm tai họa vào thân mà thôi. Gương Balan năm 1944, gương Hung Gia Lợi năm 1956, gương nước nhà 25 năm qua kể ra thực đã quá đủ cho chúng ta soi chung. Thêm nữa quần chúng thiếu lãnh đạo hay không có lãnh đạo sáng suốt tất là chỉ có thể phá hoại chứ không thể xây dựng được gì đâu. Sự cần thiết đối với quần chúng là phải Học hỏi, học hỏi, mãi mãi. Về đủ mọi vấn đề. Trên đủ mọi phương diện.

Tóm lại theo sự nhận xét của chúng tôi chỉ có hai vấn đề tối yếu cho nước ta :

Đó là là việc Cải tạo Lãnh đạo và việc Giáo dục quần chúng.

Giới lãnh đạo chia làm hai : Chính quyền và Đối lập.

Mà giới thứ nhì thi cần nhất là phải lấy việc phát huy văn hóa Việt làm lối sống của mình và lấy công cuộc tổ chức, công cuộc giáo dục quần chúng làm nhiệm vụ.

Cả hai giới lãnh đạo đều cần thông hiểu tinh hình và chủ trương quốc tế, rồi chặt chẽ và chung thành giữ lấy lối đối lập để yểm trợ cho nhau.

Cả lãnh đạo lẫn quần chúng đều hết sức cần áp dụng phương châm «Bách Nhẫn» hòng giữ lấy sự sống còn và nguồn hạnh phúc cho dân tộc.

(CÒN NỮA)

ĐÂY LÀ CÁC LOẠI BỘT CHÍN

HIỆU

TÂM PHƯƠNG

Để nuôi em bé, bồi dưỡng sức khỏe
– đủ các giới NGON, THƠM, BỎ
không kém Bột ngoại quốc, đã được
viện Pasteur công nhận nhiều chất Bô.

TÂM PHƯƠNG

74A, Trần quốc Toản Saigon





người chết có thể nói chuyện với người sống không?

TIẾP THEO
ĐỜI SỐ 18

— TÚ QUÝ là bốn cây cảnh : Mai, Lan, Cúc, Trúc :

— MAI tượng trưng nam giới thanh cao ;

— LAN tượng trưng nữ giới thanh tú ;

— CÚC tượng trưng con cháu sum vầy ;

— TRÚC tượng trưng thanh khiết tuấn tú, trường tồn.

Chính được thăm nhuần tu trưởng của Tiên nhân như thế, nên giống nòi Việt Nam chúng ta đã xây dựng được một quốc gia thịnh trị trải qua bao triều đại.

Chỉ vì dân số quá ít mà bị lệ thuộc bắc phương trên một nghìn năm. Tuy nhiên vẫn duy trì được giống nòi, chứ không chịu bị Hán hóa như các giống người khác trên đại lục. Rồi từ thế kỷ X, quốc gia đã trở nên có bờ biển về mọi mặt, thi mỗi lần giặc bắc xuống xâm lược, là toàn dân đoàn kết, quét sạch địch ra khỏi biên cương ngay. Nhưng tháng dịch rồi, thi lại giao chiến với địch. Thật quả dân tộc VN đã có những đức tính Rồng Tiên, những đức tính thấy trong Long, Ly, Quy, Phượng, trong Mai, Lan, Cúc, Trúc nói ở trên.

Những sử liệu, phong tục và truyền thuyết lục thuật ở trên, đa số, giống người phương Bắc không có. Thực vậy, giống Hán không làm bánh chưng bánh dày, không rẽ tóc hai mái, không chít khăn chữ nhàn ; khi lẽ ai người Hán không chấp tay mà

lại xòe cả hai tay xuống chiếu ; khi chào nhau, người Hán cũng không chấp tay, mà lại đặt ngón tay cái bên phải vào lòng bàn tay trái... Như thế tu trưởng đủ chứng minh là tổ tiên giống Việt ta đã khám phá ra « Âm Dương Học thuyết » trước nhất ; và đã lấy sự phùng thờ « Nguồn duyên khởi của muôn loài » làm Đạo gốc cho giống nòi.

Như thế thì « Khởi Duyên Đại Đạo » ra đời không ngoài ý nghĩa « uống nước nhớ nguồn » và phục hưng « Ý thức hệ » cổ truyền vậy.

« Khởi Duyên Đại Đạo » ra đời có làm tồn thương các Tôn giáo hiện hữu trên thế giới không ?

Thưa : không.

— Khởi có nghĩa là dấy lên, mở đầu ;

— Duyên có nghĩa là nhân vi ;

— Khởi Duyên gộp lại có nghĩa là bắt đầu bởi đó mà có ; nhân vi mở đầu từ đó mà phát sinh.

Vậy theo triết thuyết Lưỡng Nghị, sự tồn thờ « Nguồn Duyên Khởi của muôn loài », được giải thích như sau :

« Bắt đầu chỉ là một khoảng không mù mịt, không « có gì ». Từ cái Không ấy này ra một cái Có. Cái Có độc nhất ấy gọi là Thái Cực. Thái Cực vận chuyển, phân ra hai phần : phần trong bay lèn trên gọi là Dương, phần đục lắng xuống dưới gọi Âm. Âm Dương vận chuyển giữa Tú Tương sinh ra Báu Quái mà tạo

thành Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Ngũ Hành hòa hợp tạo ra ly tử, vi trần cấu kết lại mà sinh ra muôn loài trong vũ trụ ».

Sự vận chuyển hòa hợp của thái cực, qua âm, dương, ngũ hành, để tạo ra muôn loài (trong ấy có nhân loại), có tính cách vô cùng linh thiêng huyền diệu, được gọi là « Nguồn duyên khởi của muôn loài ».

Nói « Nguồn duyên khởi của muôn loài » có tính cách linh thiêng huyền diệu, không phải là « Mè Tin ». Thật vậy, khoa học đã rất tiến bộ, như mọi người đều thấy khám phá ra nguyên tử, đã làm được vệ tinh..

Nhưng tất cả những gì mà khoa học làm được, vẫn phải chịu sự điều khiển của trí óc con người. Và có lẽ... không bao giờ khoa học có thể làm một loại gì tự nó có « tư duy ý thức » như nhân loại.

Chính vì tính cách thiêng liêng huyền diệu ấy của « Nguồn duyên khởi » vừa nói, mà người đời tôn thờ là Hóa công, là Tạo hóa, là Thượng đế, hoặc là Tổ tiên, một danh hiệu thông thường.

Nói như trên, là đúng về phương diện Vũ trụ quan.

Nhận xét về mặt Nhân Sinh quan thì khi đã chịu luật sinh tử dưới cõi trần, không ai là không có bố mẹ (chứ vị Phật, Tiên, Thần, Thánh cũng vậy). Đã có bố mẹ, tất thị phải có ông bà... cứ thế đi ngược mãi lên đương nhiên sẽ thấy có người bắt đầu lập ra gia đình dòng họ, dân

đối với cuộc sinh tồn của nhân loại. Như thế có nghĩa là mọi dân tộc đều phải có Quốc Tổ, mọi Họ phải có Tổ họ, mọi gia đình phải có Tổ gia đình. Cho đến cả các nghề sinh nhai, các học thuyết... cũng đều có người có sáng kiến phát sinh ra trước nhất. Vì nào phát sinh ra học thuyết nào trước nhất được nhân loại sùng bái, ấy là Thánh, là Tổ của học thuyết ấy. Vì nào có sáng kiến phát sinh ra nghề gì, ấy là Tổ của ngành hoạt động ấy.

Vì lẽ đó, « Khởi Duyên Đại Đạo » không những chỉ phụng sự Tổ Tiên là nguồn duyên khởi vô vi huyền diệu của muôn loài, mà phụng sự cả chư vị Phật, Tiên, Thần Thánh (trong ấy có đức Thích Ca Mâu ni, đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đức mẹ Maria, đức Khổng Tử, đức Lão Tử, đức Trần Hưng Đạo Đại Vương, Đức Tả Tướng quân Lê Văn Duyệt...) nghĩa là phụng sự tất cả những vị sinh ra trước mình và đã phát minh ra những gì hay đã tạo ra những công nghiệp gì hữu ích

đối với cuộc sinh tồn của nhân loại. « Khởi Duyên Đại Đạo », như vậy đã có đặc tính « Hòa Đồng Tôn Giáo » như đưa mọi dòng sông, suối về một bể cá, còn có tác dụng hướng dẫn nhân loại trở lại sống thiên về tinh thần lấy lòng từ bi, bác ái, vị tha làm căn bản, gột rửa đời sống ô trọc vì vật chất. Ấy là mở đường cho nhân loại quay trở về nếp sống « Đại Đồng » một ngày kia.

oo

Đại đồng là thế nào ?

Đây là một lý tưởng vô cùng cao quý. Lý tưởng ấy xây dựng con người trên nếp sống thanh tao, giản dị, không phân chia giống nòi giai cấp, không tham lợi ham danh, chỉ biết lấy tình thương, thân mến, lẫn nhau làm trọng, để mọi người cùng hưởng thú thái bình an lạc. Nếp sống Đại đồng là nếp sống trọng tinh thần khinh vật chất,

Phật học dạy « Tu để được giải thoát » ; Lão học dạy « Tu để được trường sinh bất tử » ; Khổng học

dạy « Tu thân để đạt mức Trí túc Vô cầu... Tất cả các học thuyết ấy chẳng qua cũng chung về cái đích tối thượng là xây dựng nếp sống Đại Đồng cho nhân loại, trọng tinh thần khinh vật chất của Âm Dương Học Thuyết tức triết thuyết Lưỡng Nghị.

Đạt đến mức sống Đại Đồng, nhân loại còn đâu hạng người này bóc lột hạng người kia, hạng người này làm tội mọi hạng người kia, còn đâu lòng đố kỵ ghen tuông, tranh chấp vì quyền lợi. Như vậy hổ chia rẽ giữa các hạng người đương nhiên được lấp bỏ.

Như thế thì chỉ ngày nào nhân loại đạt được mức sống Đại Đồng, ngày ấy thế giới mới có hòa bình thật sự và vĩnh cửu. Và ngày ấy Trần Gian sẽ trở thành Thiên Đường vậy.

Đàlat, Trọng Thu năm Mậu Thân
Đại Sĩ Phan Xuân Hòa

Kỹ Nghệ Thức Uống Việt-Nam MERRY REALM

Sản xuất các loại nước giải khát đựng
trong chai nhựa dẻo (Plastique)

Nước cam

Nước thơm

Sữa trái cây

Yaourt

Kem

Văn phòng : 116 Gia Phú Chợlớn
Điện thoại : 36.756

trung tâm bán lẻ :
43 Tổng Đốc Phương Chợlớn

(NHÀ MÁY 100/26 BÌNH THỚI QUẬN 11)
Đ.T 50.423



tinh đơi



TRUYỆN DÀI Nguyễn Thụy Long

Ri đứng nhìn theo chiếc xe Jeep của Bob khuất sau đồi, từ xa vọng lại tiếng đại bác. Ri bỗng thấy lòng mình ngao ngán, nàng nghĩ đến một phượng trời xa thẳm nào đó, mà nàng sẽ theo Bob tới. Rồi mình sẽ có một đứa con, nàng sẽ già, khi ấy Ri ở trong tòa biệt thự thật sang trọng, kẻ hầu người hạ, Bob đã lên chức ông tướng, mỗi lần vợ chồng nàng đi đâu có xe môtô chạy trước mở đường hộ cõi inh ôi, như nàng đã nhìn thấy một vài lần.

Ri không thể nào tưởng tượng nổi hạnh phúc mà nàng sẽ được hưởng. Trời sáng rõ dần, Ri quay trở vào, mình sẽ làm một giấc ngủ đến chiều tối.

XII

Ri uể oải cắn miếng « pom » nàng cau có nhô ra, nàng liệng trái pom vào góc nhà, nàng lầm bầm rủa xả :

— Đồ mọi đèn ngủ si, người ta biếu mua trái gi chua lại mang về mấy thứ mắc dịch này.

Ri thấy nước miếng mình trứa ra tận cổ, nàng thèm của chua một cách kinh khủng, chỉ mới nghĩ đến những trái tằm ruộc thôi nàng thấy chịu muối không nổi. Những trái tằm ruộc chín vàng, chấm với mắm ruốc, chất chua cay se se... Hay là những miếng soài, nhưng bây giờ không phải mắm soài. Ri lên tiếng gọi con bé người làm, con bé vừa ló mặt vào phòng, nàng quăng ra một tröm bạc:

— Mày đi mua ngay cho tao trái gì chua chua.

— Dạ Bây giờ phải đi ra ngoài chợ Quận, mấy trái me được không cô ?

Ri mừng rỡ :

— Ủ phải rồi mấy trái me, mày đi mua lẹ cho tao.

Con bé người làm chạy vút đi, Ri nãm tiêng tượng ra mấy trái me, nàng úa nước miếng, nàng cố quên đi. Có lẽ bây giờ trời đã trưa lăm rồi, chiếc đồng hồ báo thức để ngay trên đầu giường nàng, nhưng nàng lười biếng không muốn người lên nhin Nàng lại lầm bầm :

— Thằng mọi đèn giờ này vẫn chưa về.

Ri sờ lên bụng mình, cái bụng vẫn như thường, phải hai tháng nãm bụng nàng mới trông thấy được, Ri không thể ngờ được mình đã có thai. Bob mừng rỡ khi nghe vị bác sĩ nói chắc chắn với hắn như vậy, hắn ôm lấy nàng hôn ngay trước mặt vị bác sĩ, hắn nhìn vào mặt nàng :

— Mày sắp cho tao một đứa con phải không?

Ri gật đầu, hhn dùn nàng ra khỏi phòng mạch của vị bác sĩ, cùng với nàng đi lang thang trong khu chợ Qui Nhơn. Bob nói thật nhiều, nàng không nhớ hắn nói những gì, nhưng nàng biết hắn hứa hẹn nhiều lăm sau đó hắn đi Mỹ nãm tháng rồi lại trở qua liền với nàng, hắn mang cho nàng thật nhiều quà bánh, hắn chiều chuộng nàng đủ thứ. Thời gian này nàng trở nên khó tính một cách lạ lùng, nàng luôn luôn cau có, nàng tai ngược, có lần nàng cầm cả chiếc dép đập trên đầu hắn, hắn vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Những lúc Ri trở lại bình thường nàng thấy thương hại hắn :

— Tại sao mày tốt với tao quá vậy ?

Bob cười, nhẹ hnn rằng tráng ổn ;

— Tại mày có thai nên mày khó tính, tao thương mày mà, tao sẽ chiều chuộng mày, tốt với mày, miễn là mày cho tao một đứa con, đứa con đen nhus tao, càng đen càng tốt.

— Con mày nhất định là phải đen rồi, mày nghĩ ngờ tao điều gì ?

— Tao đâu có nghĩ ngờ gì, tao hiểu mày mà.

Bob săn sóc Ri từng li từng tí, hhn đề nghị với Ri thuê một căn nhà khác, nơi này ngay trong Bar hhn không thích, nhưng Ri nhớ đến lời hứa với Lệ nàng từ chối, nàng lấy cớ là nếu nàng ở một nơi khác không có bạn bè nàng buồn chịu không nổi :

— Mày ở trong trại suốt ngày, lâu lâu mày lại di hành quân cả tháug trời rồi mấy thằng Mỹ trắng đến phá tao thì sao ?

Bob thấy nàng nói có lý, hhn bỏ ngay ý nghĩ ấy, hhn gật đầu :

— Mày nói có lý, tao không thích mấy thằng trắng, mấy thằng đó đều làm.

Bob kể cho nàng nghe nỗi khổ sở của hhn khi hhn còn nhỏ, hhn luôn bị bọn da trắng ác hiếp.

Con bé người làm trả về, nó liệng ra giường cho Ri một gói me, Ri vò lấy, nàng ăn ngấu nghiến một trái cho đỡ thèm, nàng hỏi cô bé người làm.

— Mấy giờ rồi mày ?

Cô bé người làm ngó đồng hồ :

— Dạ hai giờ trưa rồi, cô ăn gì không tôi mua Ri không thiết ăn uống gì, nàng thấy người mình mệt mỏi, nàng lắc đầu :

— Tao không ăn gì hết, mày ăn gì thì đi mua nãm.

— Thưa cô buổi sáng cô không ăn gì rồi.

Ri vẫn lắc đầu :

— Nhưng tao không thấy đói.

Cô bé người làm ra khỏi phòng, một lát bà chủ Bar bước vào, bà ta đơn đả hỏi :

— Thế nào em, có thấy người khoẻ không ?

Ri đưa tay che miệng ngáp :

— Thấy người cứ mèn mệt, không thiết ăn uống gì.

Bà chủ Bar thân mật ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy cổ tay nàng :

— Em phải chịu ăn chịu uống đi chớ, có thai là mệt lắm, em cần phải ăn uống cho dữ, em cần chất bổ để nuôi dưỡng cái thai mà.

Ri vẫn nãm ướm trên giường, nàng lại lấy me chua ra ăn, bà chủ Bar rùng mình :

— Suốt ngày chị chỉ thấy em sai người làm đi mua me về ăn, bộ em ăn chua được thay cơm sao ?

— Em không thích gì bằng ăn chua, ngay từ hồi còn con gái em cũng thích ăn chua nữa, chị biết em thích ăn trái gì không ?

Đôi mắt Ri ngồi lên, nàng say sưa :

— Em thích ăn tằm ruộc chấm mắm ruốc, những trái tằm ruộc ngâm cam thảo vàng như nghệ, những trái lớn bằng đầu ngón tay, cắn một miếng nghe ròn tan trong miệng, khều một chút mắm ruốc trộn cay se se, chị thấy thú vị không ? Ri tả cái ngon

của tằm ruộc một cách say sưa, nàng tả theo sự thèm khát của nàng, làm bà chủ Bar cũng cảm thấy thèm iay.

— Ủ món đó ai mà không thích, hồi tôi đi học ăn hoài à.

Bà ta mỉm cười nhín Ri :

—Nhưng thời em đừng nói nữa thèm thấy mẹ Ri nhám nháp ăn trái me, nàng lấy làm thú vị, nàng nói bàng quợ :

— Sao mãi giờ này mà thằng cha Bob chưa về. Bà chủ Bar chợt nhớ ra :

— À quên chớ, hồi nãy chả có nhán thằng cha nhọ chảo ra nói hôm nay chả phải đi công tác đến chiều mới về, chả vào tận Cam Ranh.

— Chắc là đi máy bay ?

— Máy bay thì mới lệ vậy chờ xe hơi thì sức mấy.

Ri nhìn vàng bạc đầy trên người bà chủ bar, nàng lại tranh nghĩ đến Lệ, vậy là Lệ đi biệt tích đầu cả nãm nay, không biết giờ này nàng lưu lạc ở phương nào, không biết nàng có khá không hay lại gặp một thằng ma cõi ma cạo nãm dỗ dành hết tiền bạc dành dụm. Ri hỏi :

— Chị có nhận được thư của Lệ không chị ?

Bà chủ Bar lắc đầu :

— Không hề nhận được cái thư nào hết, không chừng cõ ta đi Hồng Kông buôn hàng rồi, có khi cõ ta khá bắng mấy mình.

— Có chắc gì, biết đâu chỉ không gặp thằng ma cõi nào ăn hết tiền của chi.

Bà chủ Bar lắc đầu :

— Ăn được tiền của con nhõ ấy còn mệt, con nhõ khôn thấy mẹ.

— Em cũng mong cho chỉ khôn ngoan, đừng có đợi khờ rồi thiệt vào thân.

— Em không phải lo đâu.

Bà ta tiếp :

— Con nhõ khôn dàn trời, mới ra làm ăn mà tôi đã thấy nó khôn gấp mấy những người ra làm ăn lâu đời.

— Hồi tôi mới gặp chỉ tôi thấy chỉ khờ lầm mà.

— Đời dạy khôn đó em.

Bà chủ Bar nhắc Ri :

— Em cũng phải lo cái thân em đấy nhé, đừng nghĩ như vầy rồi không thèm phòng bị rồi đến lúc bị cái gì thì trả tay không kịp đâu em.

— Bị cái gì chị ?

— Ai biết được, nhưng cứ nghĩ trước vẫn có hơn sao em không nghĩ đến ngày thằng Bob không còn thương em nữa.

Ri lắc đầu :

— Chuyện đó khó lầm chị ơi, nhất là bây giờ em lại sấp có con với nó.

— Bộ có con rồi nó không bỏ em được hả, chị muốn nhắc em nên giục nó làm giá thú càng sớm càng tốt.

— Chính nó có giục em, nhưng em làm biếng quá chị à.

— Nếu có Lệ ở đây chắc chắn Lệ sẽ la em.

— Dạ em sẽ lo, có lẽ chuyến này đi Sài Gòn em phải làm mới được, chuyến trước đi cà rèn cà ràng quá nên lại thôi.

— Bao giờ em vòi lại Saigon?

— Chưa tính, vì bây giờ còn mệt với cái thai quá.

— Muốn bạn gì thì bạn em cũng phải lo cho bằng được, đừng có để chậm trễ rồi hối không kịp đâu em.

Bà chủ Bar có vẻ sắn sóc Ri, bà kêu người làm sai đi mua phở cho Ri bà dỗ dành;

— Em phải chịu khó ăn uống mới được, nhạt miệng rồi không chịu ăn đến lúc kiệt sức đi lại khổ đó em, Bob có nhẫn chí nếu hắn đi đâu vắng phải sắn sóc em.

Tô phở mang về, bà ta đút từng miếng cho Ri ăn, bà sắn sóc Ri còn hơn sắn sóc một người bệnh. Bà vẫn tiếp tục nói chuyện :

— Chị thấy Bob còm mảng nhiều đồ lấm.

— Đòi gì hả chị?

— Đòi cho em nè, đòi cho con nít sơ sinh nè, em thích sinh con trai hay con gái?

— Con trai chị à, con trai chắc là giống bố nó. Ri mơ màng :

— Rồi đây em sẽ về Mỹ, đứa con của em sẽ được học hành nên người, rồi sau này nó cũng làm sĩ quan như bố.

— Ở Mỹ thiếu gì nghề, cứ gì phải nghè đi lính, biết đâu nó không bác sĩ, kỹ sư,

Ri lại chợt buồn buồn :

— Em nghĩ cái đời em hồi nhỏ khổ quá, em đi cho người ta, người ta hành hạ đủ điều, lớn lên một chút là bị ông chủ nhà hại đời, bị đánh đập như một con chó, thiệt em không biết mẹ em là ai, em chỉ nhớ một cách lờ mờ. Người ta nói mẹ em bị tay đèn rạch mặt hâm hiếp rồi sinh ra em, sau khi sinh em ra một vài năm sau mẹ em nhục nhã quá rồi chết đó chị.

Bà chủ Bar vẫn thờ nghe Ri nói chuyện, bà cũng nghĩ đến thân phận mình, bà không may mắn gì hơn, bà lấy chồng, gấp thẳng chồng lưu manh, thẳng chồng chỉ biết có tiền, hắn có thể bắt bà làm đủ mọi chuyện, dù là chuyện bỉ ổi để có tiền. Bà đã không sống được với một thẳng chồng như vậy, bà bỏ hắn, bà lưu lạc đến miền này, bây giờ bà sống hoàn toàn cho đứa con gái, bà gởi nó học nội trú ở Saigon, thỉnh thoảng bà về thăm nó một lần.

Mỗi lần về thăm con, con bé khóc đòi đi theo mẹ, bà phải dỗ dành nó :

— Con phải ngoan, ít lâu nữa mẹ khá giả rồi mẹ sẽ về ở hẳn với con.

Hôm nay bà chủ Bar bỗng thấy thân mật với Ri hơn, theo bà nhận xét tuy Ri là một đứa con gái ít học, nhưng rất có lòng thật thà, bà thấy rằng nếu Ri có ở lại Việt Nam nàng sẽ phải trở lại đời sống cũ không có gì sung sướng hết, nàng đi, nàng sẽ quên được nỗi nhọc nhăn.

Bà nám lấy tay Ri :

— Chị chúc em sớm tìm thấy hạnh phúc, Trời Phật sẽ cho em một đứa con trai như em mong ước, đời em sẽ không biết gì là đau khổ hết. Nhưng chị cũng khuyên em một điều, hạnh phúc đó không phải bỗng dung mà có, mà do sự chiến đấu của chính em.

Ri không hiểu hết lời nói của bà chủ bar, nàng im lặng, một lát nàng nói :

— Lần này em sẽ sinh ra một đứa con trai đen xì, đen như xia ra, thẳng chúa Bob khoái bằng chết.

(CÒN NỮA)

Hôn thú Việt - Mỹ Khai sanh trễ Giây sông chung

Hồ sơ Theo Chồng Về Nước. Giải quyết được tất cả các khó khăn cho Quý Thân Chủ, Giży tờ hợp pháp.

Sở Giao Té LELION LEFORT(LÊ PHONG) trước ở 213 TỰ DO nay đổi về 38 Võ Tánh SAIGON Đ.T. 92-999.

Với kinh nghiệm từ sáu năm nay, chúng tôi phục vụ đặc lực Quý Vị MAU CHỐNG - CĂN MẬT và ĐÚNG HẸN. Mọi công việc đều có bảo đảm, thân chủ không sợ tiền mất việc không thành.

LƯU Ý : Riêng Văn Phòng Giao Té của Công Ty Lelion Lefort CoLtd, đổi về đây mà thôi. Sở Du Lịch và Lữ Hành Xã LÊ PHONG Lelion Lefort vẫn còn ở 213 Tự Do. Lầu 4 phòng 40 như trước.

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido

trị các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CỦM, ĐAU LÚC CÓ KINH

KIN 882 BYT/QCDP

Có bán tại các nhà thuốc Tây

Như cái Lá Đa

(TIẾP THEO TRANG 27)

diêm thứ nhất, ta cần phải kiên trì chiến đấu với tư ái của mình, đừng để lung lạc bởi tiếng khóc của con, đừng giọng nói dài dòng, lời rên rỉ lai rai của vợ. Phải chịu nghe chửi, chịu thỏa mãn. Phải làm cách mệnh bản thân để cản chống hủ tục, chống tệ đoan xã hội. Hãy gắng lên. « Tháng ngàn quân địch dễ, tháng được minh mới là điều khó ». Đức Phật đã dạy như vậy. Nên nghe lời Phật, vì ngài đã vào ngồi suy tư ở núi tuết 6 năm, chẳng cần ăn tết.

CHỦ TỌA :

— Thế còn diêm thứ ba?

THUYẾT TRÌNH VIÊN :

— Tôi đã ý thức được tai hại của giặc tết. Xin hưởng ứng 2 điều do « đồng tiền », « đồng chí », à à xin lỗi, do « đồng bào » vừa rồi đã nêu ra. Theo tôi diêm thứ ba là phải tẩy chay đò ngoại hóa vì nó là khí giới của giặc tết. Một chai rượu là một quả min. Một thước vải là một quan tài, nó đem tội sự chết chứ không phải tết.

HỘI THẢO VIÊN. (võ tay)

— Hoan hô. Hoan hô.

CHỦ TỌA :

Sau cùng, tôi yêu cầu toàn thể đại hội chấp thuận bản quyết nghị sau đây !

Hò hét i uống

(TIẾP THEO TRANG 33)

nhưng thì may ra, Nhưng tham nhũng ở xứ này như đời xưa, nơi đâu cũng có làm sao được?

Không biết có phải vậy mà « công thư » Trần cự Uông sự bị dân chúng mang cho là vẽ mặt mà hó hét i uống chẳng khác lú hè nên ông ta từ chức đi chăng?

P.A tôi, năm nay kêu gọi các bạn gái chúng ta thử ăn một cái « Tết kiêm ước », nhất định không may đòn mới, không sắm vật dụng mới, không tồ

—

Nhận định :

Rằng : tết là một tên giặc đại gian ác đã tiếp tay cho giặc nghèo, giặc cộng.

Rằng : tết là hủ tục đã làm khổ dân tộc mình từ bao nhiêu thế kỷ nay,

Rằng : tết chỉ là một cơ hội để tự sát.

ĐỒNG THANH QUYẾT NGHỊ :

— Không ăn tết lạc hậu

— Không mua sắm ngoại hóa,

— Không đi tết quan trên

— Không bốc lột kẻ dưới.

— Không gây thêm nợ nần.

Tất cả, ủng hộ chiến sĩ. Ngày Xuân chỉ thấp nén hương thơm tưởng niệm tổ tiên, đọc báo Đời, suy tư về cuộc đời chó má. Và cầu nguyện cho mọi người có đủ can đảm chống giặc tết.

đã không tin vào chiến thắng vào sự thành công của chiến tranh, thi khó mà bình tĩnh và khôn ngoan phát động những mặt trận lớn. Nhờ đó năm nay, tết này người VN có thể ăn tết bớt lo sợ hơn, có thể cúng giỗ mà không ngại trùng ngày giỗ của chính mình ngày nay năm sau. Nghĩa là tết này không có tổng tấn công đầu mà sợ. Dĩ nhiên không có tổng tấn công nhưng không phải là sẽ thiếu những trận đánh lẻ tẻ khắp nơi.

Cộng sản có thể chờ một cơ hội khác để ước định lại chiến lược và hành động của họ : 15/4 sau khi Mỹ rút 50000 quân của đợt rút quân thứ ba. Lúc đó mới là cộng sản âm thầm chấp nhận xuống thang chiến tranh song phương hai là cộng sản đánh lóm móm lần cuối để thử sức để kháng của các lực lượng Miền Nam. Đồng thời phe cộng sản còn có thể chọn thời gian mùa hè 1970 để làm bối rối chính phủ Nixon và đảng Cộng hòa trong thời gian vận động cho cuộc tuyển cử Thượng Hạ Viện vào tháng 11.

chúc chè chén, không cẩm hoa, không thèm sơn phết nhà cửa, không quà biếu xén cho bất kỳ ai, không cho tiền lì xì v.v... nghĩa là minh không ăn Tết gì hết. Ngày thường sao, bây giờ vậy. Nếu có khác là khác ở chỗ, nghỉ ngoi, thăm vieng nhau, đoàn tụ gia đình, cùng ông bà. Vậy là đủ.

Thăm nhau ngồi uống trà là đủ rồi. Đó là vì sự sống, vì quyền lợi của chính gia đình ta, của chính ta. Chúng ta chỉ ăn Tết khi nào hòa bình thực sự và hết cảnh hó hét i uống. Chỉ vì cái trò hó hét i uống mà ta cứ phải chịu giá sinh hoạt leo thang đó các bạn.

P.A.

Thoa CRÈME THORAKAO trị hết mụn, nám, tàn nhang, trứng cá

1 giải pháp danh dự

Tiếp theo trang 25

bach bac bo quan niem tao bao la thanh lap chinh phu lien hiem voi CS.

Sửa chữa lỗi lầm

PAGEANT : Ông vừa nói rằng người Mỹ chúng ta vẫn còn có thể sửa chữa các lỗi ở VN vậy chúng ta phải làm gì ?

LANSDALE : Tôi đã nói chúng ta phải sống các nguyên tắc của lý tưởng dân chủ của ta nhưng chúng ta cũng phải làm sao để giúp người VN hiểu hết về thực dụng mọi thủ tục dân chủ.

Thí dụ có một chính khách VN muốn tổ chức một chính đảng cơ sở cho ý tưởng và vận động của ông ta. Ông ta không hiểu rõ thực sự phải làm những gì để thực hiện. Mỗi khi có một chính khách Mỹ viếng thăm VN tôi luôn yêu cầu ông ta ngồi lại với chính khách VN và giải thích về cái «lắc lõi hồn tá» của chính trị. Nhiều người miễn cưỡng mà làm như vậy nhưng có vài người hiểu rõ tại sao tôi yêu cầu họ như vậy, trong số này có cựu Phó TT Humphrey và ông Richard Nixon trước khi có cuộc tuyên cử.

Như vậy người VN cần thiện chí chúng ta để giúp họ cải thiện thủ tục tư pháp. Một ý tưởng Mỹ mà họ đã thích ứng là quan niệm về thẩm phán lưu động đi từ quận này sang quận khác giúp dân chúng vui vẻ theo dõi. Đó chỉ là một bước nhỏ trong việc thử thách để giúp người VN xây dựng cái chế «pháp trị» của họ.

PAGEANT : Cứ theo những điều ông nói, ông đánh giá cao người VN. Nhưng ông có bằng chứng gì chứng tỏ việc nhập cảnh các lý tưởng dân chủ vào VN không phải là một việc đi «câu cá trên trời» không?

LANSDALE : Có lẽ đây là câu trả lời mà ông muốn tìm, như tôi đã nói ở trên, có lỗi 2500 làng VN. Khi tôi rời VN năm 1968 đã có bầu cử tự do tại 1000 làng. Ngày nay có tới 90 phần trăm đã bầu cử. Trong mỗi làng hội đồng dân cử có thẩm quyền ưu tiên trong số lớn công việc của họ.

Dân chúng bắt đầu nhận thức. Họ còn phải đi con đường dài để xây dựng cách trật tự từ dưới lên cao. Có nhiều lãnh tụ nghiệp đoàn và dân biểu Hà viện hiểu rõ quyền hạn Hiến Pháp và hành động theo đó.

Bao giờ hết chiến tranh

PAGEANT : Ông có hy vọng là chiến tranh sẽ sớm chấm dứt ?

LANSDALE : Tôi nghĩ điều đó tùy thuộc thái độ chúng ta đối với vấn đề. Phía CS, họ sẽ không bỏ ngang, vì đó là cuộc đấu tranh ý thức hệ của họ.

Đó không phải là vấn đề để thương thuyết hay đe dọa áp lực quân sự quy ước. Người CS đã khởi sự gây chiến và chúng ta muốn họ dừng lại, chỉ dừng lại khi nào những điều kiện ở Nam VN không để cho họ tồn tại được. Chúng ta càng sớm giúp người VN thực hiện mạnh mẽ tiêu diệt những điều kiện này, thì chiến tranh chấm dứt trong danh dự.

PAGEANT : Có phải là bài toán rắc rối VN có thể được giải quyết thành công nếu chúng ta xử sự thông minh và giàu tưởng tượng hơn hay không.

LANSDALE Tôi nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta không được phép có cái thái độ rút quân chỉ vì mệt mỏi, chán ghét chiến tranh.

Vì chúng ta đã chuyển giao sáng kiến lại cho người VN, chúng ta phải bảo đảm với họ rằng chúng ta là những bạn thiết dân chủ, y như là các nhà lãnh đạo miền Bắc biết rằng họ có thể trông cậy vào sự dấn thân hoàn toàn của Nga sô và Trung Cộng.

Bài học lớn mà chúng ta có thể rút ra ở VN là những nguyên tắc của sự tự do của con người vẫn còn mạnh mẽ.

Chúng ta nên khởi sự chú ý đến bài học này mặc dù bây giờ có hơi chậm và đã có nhiều bi kịch xảy ra. Nếu chú ý như vậy, chúng ta mới gayne được mục tiêu, ý nghĩa cho những hy sinh của nhiều thanh niên Mỹ, VN và các nước khác nữa. Thắng thắn mà nói chúng ta có thể nào làm ít hơn vậy mà vẫn giữ gìn được nền tự do mạnh mẽ của chúng ta ở quê nhà được ?

Quí vị xuất ngoại ? Theo chồng về Hoa Kỳ ?



Xin nhờ tới Sở DU LỊCH và LỮ HÀNH LÊ PHONG. (LELION LEFORT AGENCY)

Giấy phép Hoạt Động số 960/SKT tại số 213 Tự Do Saigon (lầu 4 phòng 40). Cơ sở mở từ sáu năm nay, đủ bảo đảm phục vụ thân chủ đúng hẹn, cẩn mật. Mọi giấy tờ đều hợp pháp do luật gia trông coi. Giá biểu y như mọi nơi và dứt khoát. Quý khách khỏi gấp cảnh trả lệ phí này bừa nay, trả khoản khác tuần tới.

Nhiệt liệt cổ động... ăn tết kiêm ước

TIẾP THEO TRANG 5

Nhìn vào chợ tết ở đô thành, vì chúng tôi không có dịp đi các tỉnh ta thấy nhan nhản những đồ ngoại hóa.

Rượu thi toàn rượu Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Cao Ly và Hồng Kông, Đài Loan.

Bánh ngọt và kẹo thi Nhật Bản làm tràn ngập các cửa tiệm.

Bánh kẹo và hạt dưa nội hóa thi Tàu Chợ Lớn đứng đầu.

Vải vóc may tết cũng lại hàng Nhật, hàng Pháp, hàng Mỹ, và Tàu...

Rồi tới thịt hộp Tân già Ba, trái cây hộp Đài Loan, lạp xưởng Cholon và Nam Vang, cho tới, chén bát cũng Nhật, Tàu kề cả Tàu Cộng bán lậu. Đồ chơi trẻ em cũng made in Nhật Bản nữa.

Nhìn vào các hàng bán chợ tết ta biết được dân chúng VN đang gánh vàng đi đò sông Ngò như thế nào.

Vậy nhất định tết năm nay chúng ta chỉ nên ăn tết bằng hàng nội hóa. Ăn uống thi có bánh tết, dưa hấu, cá kho, củ kiệu. May sám thi chỉ có qui bà qui cô may hàng nội hóa, đàn ông con trai khỏi cần. Bỏ hết bánh, kẹo, rượu, trà, vừa tốn tiền vừa hư rác trẻ con, hại tim người lớn. Ai tới thăm nhà thi chỉ cần một đĩa mứt trái cây măng cầu, thơm, bí nhà làm hay của người Việt làm.

Bao giờ mà tất cả mọi người Việt chúng ta yêu nước, biết yêu nước về phương diện kinh tế, biết đoàn kết về mặt kinh tế, biết tự trọng, tự chủ về mặt kinh tế, thì lúc đó chúng ta mới hy vọng tương lai đất nước sáng sủa được.

ĐỜI

Bày tỏ sự đời

(TIẾP THEO TRANG 27)

đã và đang hy sinh xương máu tài sản chống cộng sản ! Thủ hồi ông ; 20 triệu người VN là tay sai của ai ? Nếu có thi chúng tôi chỉ làm tay sai cho Lý Tưởng,

Tự do mà thôi. Còn ông xưa nay, ông đã làm gì cho tổ quốc với những tên Anatole, Francois, Jacqueline kèm vào cái họ nguyên cả ba chữ tên, họ và chữ lót của người ta ?

Đọc báo hôm nay được biết ông sắp đi xa. Lê thường kẻ đi xa có nhiều hy vọng trở về trung mồi. Chắc chắn hiện có nhiều kẻ đón gió, chờ thời mong đợi ông để kiếm chút danh thừa.

Chúng tôi nói trước với ông, cho dù mai kia ông có chớp chức vụ gì đi nữa, thì kẻ đón lập ông vẫn là chúng tôi, 20 triệu đồng bào nhất tâm chống CS và khinh rẻ bọn chạy cờ.

- Quí vị nên tổ chức TIỆC CƯỚI, SINH NHẬT TIẾP TÂN ở đâu ?
- Quí Vị tìm ở đâu được 1 đêm giải trí lành mạnh vui tươi ?

Chỉ có NHÀ HÀNG CA VŨ NHẠC



PHÁ-LÈ

Lầu 3, Thương Xá Crystal
95-101, Công Lý — SAIGON
Đ.T. 92.115 — 92.726 EXT.256

Một xứng đáng là nơi lý tưởng của quý vị, với những đặc điểm :

- Khung cảnh ấm cúng, sang trọng.
- Với sự trình tấu thường xuyên của Ban nhạc danh tiếng LÊ VĂN THIỆN
- Ngoài những giọng ca độc đáo của LINH PHƯƠNG, THẢO LY, MỸ DUNG NGỌC MINH, ALI MINH v.v...
- Quí vị còn được thưởng thức giọng ca áo nő và truyền cảm không kém gì những danh ca đương thời, đó là danh ca NHẬT THIÊN LAN, qua những tác phẩm tiền chiến bắt hủ.
- Những Show quốc tế và VN nay lửa hàng tuần đổi mới.
- ĐẶC BIỆT : Các món ăn Việt, Tây, Tàu do đầu bếp chuyên môn đảm nhiệm.
- ÂM NHẠC MAY LẠNH THƯỜNG TRỰC

MỞ CỬA : SÁNG : Từ 8 giờ đến 14 giờ
CHIỀU : Từ 16 giờ đến 24 giờ

Ban giám đốc kính mời.

BÀI CÂY ĐĂNG, CÓ TRẢ TIỀN

BỨC THƯ KHÔNG NIÊM kính gửi B.S. Nguyễn - văn - Hoàng Trưởng-Đoàn Thanh - Tra Bộ Y - Tế

● Của ông HOÀNG SINH, người sản xuất dụng cụ DOVE

Kính Bác sĩ Trưởng Đoàn Thanh Tra
Y Tế,

Ngày 13-1-1970, theo tin VTX, Bác sĩ
đã quyết định gửi văn thư qua Cơ quan
khác yêu cầu ra lệnh cấm sử dụng và bày
bán dụng cụ DOVE, vì theo Bác sĩ dụng cụ này
có thể làm cho người sử dụng nó trở thành
bất lực vĩnh viễn.

Do lời tuyên bố trên, Bác sĩ đã vô tình
làm hại đến quyền tự do hành nghề của
người công dân Việt, và gây cho chúng tôi
HOÀNG SINH Nhà sản xuất dụng cụ DOVE
nhiều thiệt hại quan trọng về vật chất danh
dự và tín nhiệm.

Theo chúng tôi, lời tuyên bố của Bác sĩ
Trưởng đoàn Thanh Tra với VTX, nếu có
thật? Chưa đựng nhiều điều vô đoán, xa sự
thật, xa kinh nghiệm và bất công, nên buộc
lòng chúng tôi phải có vài lời minh xác cùng
Bác sĩ:

1).— Chúng tôi tự hỏi, căn cứ vào dự
kiện và tài liệu nào mà Bác sĩ khẳng định
rằng: Dụng cụ DOVE và dụng cụ Hạnh phúc



LARGER và M. LARGER) làm cho người sử
dụng nó bị bất lực vĩnh viễn.

Để chứng minh rằng lời tuyên bố của Bác
sĩ và hành động yêu cầu cấm đoán của Bác
sĩ có nhiều điều vô đoán, xa sự thật, xa kinh
nghiệm, nên chúng tôi HOÀNG SINH yêu cầu
Bác sĩ Trưởng Đoàn Thanh Tra chấp nhận cho
tôi mang dụng cụ DOVE tới Bộ Y Tế thực tập
cho chính tôi, trong thời gian liên tiếp 2 tháng,
dưới sự chứng kiến của Bác sĩ để Bác sĩ
nghiệm kết quả của dụng cụ DOVE có như lời
Bác sĩ đã tuyên bố với V.T.X. là: « Người sử
dụng DOVE sẽ bị bất lực vĩnh viễn » hay
không?

Sau 2 tháng thực tập cho bản thân tôi mà
kết quả không đúng như lời Bác sĩ đã tuyên
bố thì những thiệt hại về thương mại, danh
dự và uy tín của tôi, ai chịu trách nhiệm?

Chúng tôi sẵn sàng trình bày với bất cứ ai,
kể cả Quý Vị những bức thư khen tặng của

những người trong mọi giới xã hội đã
từng sử dụng dụng cụ DOVE.

Sở dĩ đến bây giờ, chúng tôi mới lên tiếng
là vì có nhiều người gọi giây nói, dù luận rất
bực tức sôn sao hỏi tôi, tại sao lại chỉ cấm bán
dụng cụ DOVE mà các dụng cụ khác không
cấm bán, tại sao chỉ nói đến DOVE mà không
nói đến Hàng Bom tay khác ??? Vì thế, chúng
tôi cố chờ xem đến bao giờ Bác sĩ mới viết
Văn thư yêu cầu cấm bán các loại Bom tay
khác, và đến giờ này, chúng tôi chờ đợi hết
nồi.

Chúng tôi thành thật mong Bác sĩ Trưởng
Đoàn Thanh Tra sớm giải quyết những câu
hỏi trên, liên quan đến sự nghiệp, danh dự và
uy tín của chúng tôi, và trong trường hợp
Bác sĩ không thèm giải thích, chúng tôi sẽ buộc
lòng phải dùng đến biện pháp cần thiết mà
Hiến Pháp đã dự liệu cho mọi công dân, để
bảo vệ quyền lợi của mình trong một nước
Dân Chủ.

**Viện
uốn tóc BANGKOK**

PHÒNG LẠNH

Số 4, Nguyễn Trung Trực — Saigon
Ngang nhà hàng THANH THẾ
Đ.T 92115 — 92726/224

**Cô HỒNG HẠNH
Do : Tốt nghiệp ngoại quốc
đảm nhiệm**

Nhiều kiểu mới lạ tân kỳ hợp với phụ nữ thời đại

Đặc biệt : TRANG ĐIỂM CÔ DÂU DẠ HỘI

NHẬN HỌC VIÊN

Chủ nhân kính mời
HỒNG HẠNH

XIN CHÚ Ý : Mỗi tuần nghỉ ngày Thứ Ba



Mỗi người
một
bàn chải răng..



Nhung chỉ dūng

KEM
ĐÁNH RĂNG

Hynos
PHOSPHATE



Với
Hynos
PHOSPHATE

HYNOS PHOSPHATE
mang lại cho quý vị
một hàm răng trắng trong
những nướu răng lành mạnh,
một hơi thở thanh khiết,
nếu quý vị
chải răng 2 lần trong ngày.

VN EXPRESS

đánh răng sớm chiêu
răng tươi sáng nhiều

THUỐC BỔ
(dùng SÀM và QUÝ làm gốc)

S.D.S.
HƯƠNG-TRIỆT-ANH
BẢO-CHẾ

KN. 2146 NGÀY 18-4-67

dà có thuốc bổ SÀM-QUI-TINH PHƯỚC-LINH
giúp cho quý-vị tránh khỏi những trạng-thái trên.

Nhà thuốc PHƯỚC-LINH
110. ĐẠI-LỘ KHỔNG-TỬ-SAIGON

Khi thấy trong mình mệt nhọc, yếu tim,
thiếu máu, đau thận, lao-lực nhiều,
tinh-thần suy kém, sụt cân.
Người già : kém sức khỏe.
Phụ - nữ : kinh-nuguet không điều,
da mặt xanh-xao.

PHỤ-NỮ : CẦN BIẾT !
CÓ BÌNH BẠCH-DÁI

Xin dùng

NỮ ĐỒI BUU

PHƯỚC LINH

KN. 2146 NGÀY 20/4/67

Đau tử-cung, huyết trắng ra nhiều
con người mất máu, sanh-xao buồn
bực, đau thất ngang lưng, hịnh mới
hay lâu ngày đều dùng được.

Tổng phát hành NHÀ THUỐC PHƯỚC-LINH 110. Bis Khổng-Tử-Cholon

CÉMIN

Thuốc viên ngậm

THƠM MÙI CAM

LAO-DỘNG, KINH DOANH, CÔNG TƯ CHỨC.
SINH-VIÊN, HỌC-SINH MUỐN CÓ SỨC CHỊU
DỰNG BỀN-BỈ, CHỐNG MẾT MỎI.

NÊN DÙNG CÉMIN

K.H.30.24 BC. Q.CP.B.Y.T. 4.9.67

GADZER CHEWABLE VITAMIN C TABLETS

VIEN THUOC HONG
CO SINH-TOT C

Neurotonic

hỗn - bộ óc
trí tuệ



Thoa CRÈME THORAKAO đi nắng không đen nám, khỏi dồi phấn

PHONG NGÚA

Ghè chốc, lở lõi, gãi tối đâu ăn lan tới đó
KHÔNG PHẢI THOA PHẾT SƠ SÀI
NGOÀI DA MÀ HẾT, DẦU CÓ HẾT
CHỖ NÀY CŨNG LỞ LẠI CHỖ KIA

Nên uống :

Giải Phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN

TRÊN 30 NĂM DANH TIẾNG

Hồi các tiệm Hoa - Việt có bán là

NHÀ THUỐC **ÔNG TIỀN**

P.L. CHOLON K.N. BYT 88 916 — 21-8-62

Intime
NUOC HOA XIT
Intime
* BAO CHE TINH VI THEO CONG THUC AU-MY.
* MUI THOM QUÝ PHAI SANG TRONG
DU BEN NHOR VOI CHAT HIBISCONE.
PARFUM ELEGANCE SPRAY MIST VINA

K.N. 541 - 20.11.63

CÙU LỘNG HOÀN

VỎ DÌNH-DÂN

Đi xa,
Chết đêm
Lao lực nhiều.

Bổ huyết, Dương tâm, Tráng thận

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG
COTRACYN

SỰ
CÔNG HIỆU
MÃNH LIỆT
CỦA

2 TRU-SINH
(TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)

3 KHÁNG SINH
(SULFAMIDES)

SINH-TỐ B12

Trị bệnh:

- BAN NÓNG-BAN CUA
- THƯỜNG-HÀN
- CẨM HO.SỨNG PHỔI
- NHIỄM VI-TRÙNG
- GHÈ LỞ LOÉT.VẾT ĐAU
- SỨNG MỦ-LÂM ĐỘC

K.N. 541 - 20.11.63

COTRACYN HADZER	COTRACYN HADZER
COTRACYN HADZER	COTRACYN HADZER

VIÊN NGỌT DỄ
UỐNG

DỄ TRONG GIẤY THIẾC
CÓ HÌNH TRÁI TIM

MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

MÙI THƠM CÂM NGUYÊN CHẤT

Kẹo Bô Multi-Calcium

Gồm 9 sinh tố và Calcium cần thiết

CÂN CHO:

- Em nhỏ đang sức lớn, cần Calcium ngừa sâu răng
- Các bà trong thời kỳ thai nghén, cho con bú
- Học sinh, sinh viên cần bồi bổ cơ thể
- Người yếu phổi

