

ĐỐI

hữu chiến

tuân bao
đối lập
cực tà
không
công sản

Wasn
DS531
D6428

SỐNG

và nhem

chứu

biên lạp

chủ trương

15

VORLD

ĐỜI

TUẦN BÁO ĐỜI LẬP CỰC TÀ KHÔNG CỘNG SẢN

15

PHÁT HÀNH MỖI SÁNG THỨ NĂM TRONG TUẦN

CHỦ ĐỀ : GIÁNG SINH, HƯU CHIẾN HAY NGUNG CHIẾN

- HƯU CHIẾN GIÁNG SINH của : vươnghữuubot
- THUNG LŨNG BÚP BÊ : lả lướt luận của têđê
- ĐI BOUM ĐÈM GIÁNG SINH của : lamthien
- hương và nguyễnhoàngđoan.

2

CHÍNH TRỊ

- LỄ, TẾT, HƯU CHIẾN NGUNG BẮN ĐỀ LÀM GÌ, ĐƯỢC GÌ, LỢI GÌ
- cùu : nguyễnhữuđồng
- ĐẠO và ĐỜI của : nguyễnduyinh
- NHỮNG KẾT QUẢ CỦA MỘT CUỘC ĐIỀU TRA QUỐC TẾ VỀ TÍNH DỤC VÀ THANH NIÊN : v.p.
- VỤ ĐẠI SỨ VĨNH THỌ GIẢ DẠNG PHÚ THƯƠNG HƯƠNG CẢNG ĐI CHƠI GÁI BỊ MẮC VẠ : đời
- CHỦ NHIỆM TUẦN BÁO MUỐI SAIGON KÊU CỨU : đời.

3

VĂN NGHỆ

- KỂ TÓI SAU truyện dài của cungtichbiền
- MỘT SÁNG CHỦ NHẬT NHÀN RỒI : truyện ngắn của thǎonhiên.

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- THƠ ĐỜI
- TRUYỀN ĐỜI
- TIỀN SỰ ĐỜI
- SINH TỬ PHÙ
- TRANG PHỤ NỮ
- TRANG THƠ
- CINÉ TIVI
- NGƯỢC ĐỜI.
- SINH HOẠT VĂN NGHỆ

ĐỜI ▼ NĂM THỨ NHẤT ▼ SỐ 15 ▼ TUẦN LỄ TỪ 25-12-1969 ĐẾN 01-01-1970

Tòa soạn
143-145 Cống Quỳnh
Saigon
Đ.T. 22.323

Chủ nhiệm
Bà Trần Thị Anh Minh

Chủ trương biên tập

CHU TỦ
và nhóm Sống

GIÁ 30đ

Giao dịch quảng cáo
Hội Ông Linh
143-145 Cống Quỳnh
SAIGON

dấu tranh cho đổi

CHÂN CHÚA

• TÒA SOẠN TỰ KIỂM DUYỆT CÁ BÀI

W279117
101

SỐ SAU:
đặc biệt về ma túy và hội thảo của những người ghiền,
đang ghiền hoặc đã «cai» đã tự giải thoát

Đây là một cuộc chiến tranh kỳ lạ trong lịch sử. Nhưng ngày hưu chiến ngắn ngủi này cũng chỉ làm tăng thêm cái tinh chất kỳ lạ của cuộc chiến mà thôi.

Cuộc chiến tranh kỳ lạ vì chính những người cầm súng bắn nhau lại không chịu công nhận, không chịu nhìn mặt nhau. Chính phủ VNCH thi nhau danh tính cách hợp pháp, dân cử của mình mà nhận làm đại diện chính thống của toàn dân, không công nhận Bắc Việt, lại càng không thừa nhận chi nhánh của CSBV ở miền Nam. Bên kia, chính phủ Bắc Việt và chính phủ tự gọi và Cách Mạng Lâm Thời cũng không thèm nhìn nhau rằng họ đánh nhau với chính phủ VNCH, mà chỉ nhận đang đánh nhau với Mỹ.

Một điều kỳ lạ nữa là trong khi đánh nhau cả hai phe lâm chiến đều nêu lên những mục tiêu hầu hết là những điểm giống nhau. Cả hai đều nhận danh dân tộc, nhận danh hòa bình, nhận danh dân chủ tự do và công bằng xã hội. Điểm khác biệt quan trọng nhất là một bên chống Mỹ, một bên chống chủ nghĩa Cộng Sản. Nhưng mà Mỹ và Cộng Sản trên thế giới lại đang tìm cách bắt tay nhau?

Hưu chiến nhỏ giọt để làm gì?

Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào mục tiêu của mỗi phe lâm chiến là gì, nếu không phải là một trong mấy điểm sau đây:

- Chiếm đất đai, thành trì
- Tiêu diệt đối phuơng,
- Làm lụn bại tinh thần chiến đấu của đối phuơng để thống ngự họ.

Nhưng trong cuộc chiến tranh mà chúng ta đang tham dự, trực tiếp hoặc gián tiếp, cả ba mục tiêu có điểm trên đều không đúng nữa.

Phe Quốc gia chúng ta không chủ trương chiếm đất ở miền Bắc, không chủ trương tiêu diệt hết các anh em Cộng sản đang cầm súng bắn ta, và cũng không chủ trương thống ngự họ như những quân và dân chiến bại.

Phía Cộng sản thì chỉ coi Mỹ là đối phuơng, nhưng cũng không nhằm chiếm đất hay tiêu diệt người Mỹ, và cũng tăng lờ quên rằng chính họ, chính cuộc vũ trang khôi

hưu chiến Giáng Sinh



loạn của CS đã rước người Mỹ mang quân sang đây lập căn cứ, rưới bom đạn, thả thuốc khai quang... Cộng Sản hầu như chỉ nhắm mục tiêu chính là đánh vào tinh thần dân Mỹ. Và hiện nay họ cũng chỉ còn mong ở một điểm đó thôi.

Chính vì nhắm đánh vào tinh thần chủ hòa của dân Mỹ và thế giới mà Cộng Sản đã đề nghị một cuộc hưu chiến nhân dịp lễ Giáng sinh cách đây ba năm. Đối với Cộng Sản thì nhất cử nhất động của họ đều có ý nghĩa chính trị. Một cuộc hưu chiến một cuộc tấn công, một trại hỏa tiễn hay một vụ đặt chất nổ đều có mục đích chính trị chứ không phải chỉ thuần quân sự. Mà mục tiêu họ nhắm vào thì ở tận bên Mỹ và các nơi khác trên thế giới chứ không phải Việt Nam.

Cuộc hưu chiến Giáng sinh, đối với Cộng Sản là để ngụy trang một bộ mặt hiếu hòa với dân Mỹ. Họ không chọn một ngày lễ thuần túy Việt Nam để khởi sự như ngày Tết chẵng hạn. Họ không chọn một ngày lễ của đa số dân Việt Nam như ngày Rằm tháng Bảy sá tội vong nhân chẵng hạn. Nhưng họ chọn ngày Lễ Giáng Sinh vì ngày đó không phải chỉ có người Việt theo Thiên Chúa giáo đã làm lễ, mà chính vì đó là ngày lễ của đại đa số dân Mỹ. Ít nhất dân Mỹ cũng cảm thấy hài lòng khi biết con em họ được ăn một cái lễ Giáng sinh yên ổn tương đối. Dân Mỹ sẽ cảm thấy CS vừa hiếu hòa, vừa tôn trọng tín ngưỡng, vừa biết chiều theo ý khéo ánh.

Cuộc hưu chiến như vậy, rút không có ý nghĩ nhân bản và dân tộc

nào cả. Đây chỉ là một thủ đoạn chiến tranh mà thôi. Bình thuyết gia trứ danh Clausewitz đã viết rằng: «Kẻ xâm lăng khôn ngoan nhất luôn luôn tìm cách tỏ ra rằng mình là người bênh vực hòa bình»

Cũng chính vì thi đua nhau để tỏ ra mình là người yêu hòa bình, mà các phe làm chiến tiếp tục ban những lệnh hưu chiến nhỏ giọt khác.

Những cuộc hưu chiến đó không làm cho cường độ tàn khốc của chiến tranh giảm bớt bao nhiêu. Không làm cho chiến tranh mau chấm dứt hơn. Không giúp cho người lính được nghỉ xả hơi vì họ vẫn luôn luôn phải phép phòng đề phòng. Thành ra những cuộc ngưng chiếm tạm thời đó không còn ý nghĩa.

Thông điệp Giáng Sinh

Cho đến năm nay, những cuộc ngưng chiến ngày lễ Giáng Sinh đã thành một thông lệ, cho nên chúng ta không còn những hồi hộp vui mừng như những lần đầu nữa. Chúng ta cũng không kỳ vọng nhiều ở cuộc hưu chiến ngắn ngủi đó nữa.

Những đồng bào Thiên Chúa Giáo sẽ có một ngày tạm yên để dọn lòng chờ đón ngày lễ linh thiêng. Đối với đồng bào theo Thiên Chúa giáo, cũng như với hàng tỷ tín đồ Thiên Chúa giáo ngày Giáng Sinh vẫn mang một thông điệp hòa bình. Thiên Chúa giáng sinh xuống cõi trần là để mang lại hòa bình cho nhân loại. Nhưng chỉ cho nhân loại có thiện tâm mà thôi.

Với tinh thần của thông điệp Hòa bình đó, chúng tôi thiết tưởng nhân dịp ngày hưu chiến Giáng sinh

này, cần phải đề cập tới 1 cuộc chấm dứt chiến tranh toàn diện và lâu dài. Chúng ta không có quyền làm ngơ, chúng ta không có quyền lẩn tránh đối với vấn đề ngưng chiến. Bởi vì đó là 1 khát vọng lớn lao và sâu xa nhất của dân tộc. Bởi vì đó cũng là mục tiêu tối yếu là lập trường chính trị mạnh mẽ nhất của những người đang chiến đấu. Tất cả các cuộc chiến tranh đều có mục tiêu là hòa bình.

Đề cập đến vấn đề chấm dứt chiến tranh không thể chỉ xét ở riêng một khía cạnh tinh cảm không thể xét ở riêng một khía cạnh lợi lộc không thể xét bằng quan điểm của một phe bên này hay phe bên kia. Mà phải xét bằng cái nhìn tổng quát, mọi khía cạnh lấy tinh thần mà Thiên Chúa đã rao giảng trước đây hai ngàn năm làm căn bản.

Về mặt chính trị chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, bên Hành Pháp cũng như bên Lập pháp, nhân dân Việt Nam Cộng Hòa, các đảng chính trị cũng như các tôn giáo, cần phát động một cuộc nghiên cứu thảo luận để nghị những giải pháp cho vấn đề chấm dứt chiến tranh. Cuộc nghiên cứu, thảo luận, đề nghị đó có thể thực hiện một cách công khai. Đề tỏ cho cả thế giới biết tinh thần hiếu hòa của chúng ta. Đề dành lấy thế chủ động và chính trị.

Như vậy những cuộc hưu chiến nhỏ giọt này nếu không đủ mang lại hòa bình thì ít nhất cũng tạo cơ duyên cho hòa bình trở lại.



KHA TRẦN ÁC

Kha Trần Ác già từ báo bồ

Vụ báo Chính Luận bị khủng bố làm Kha Trần Ác quyết định sẽ già từ làng báo. Không phải vì rét. Bằng có là sau khi bị bán 4 phát không ngùm, Kha Trần Ác vẫn tiếp tục chửi vung vít, đâu có biết ngắn. Nhưng lúc này, Kha Trần Ác hết muối viết lách vì lý do sau đây :

Đành rằng kinh mình không đợi trời chung với Cộng sản, mình phải chấp nhận mọi hiềm nghèo do đối phương mang tới. Không những chấp nhận mà còn chờ đợi. Nhưng mình không thể chấp nhận tình trạng tú diệu thù địch, không những đổi phương khung bổ, tim cách mẫn thịt mình, mà cả «quốc gia» cũng khung bổ tìm cách mẫn thịt mình, làm khó dễ, làm tình làm tội, quật lên quật xuống, hành hạ mình tàn tệ hơn là đối xử với kẻ thù. Từ lâu Kha Trần Ác vẫn nhẫn nhục chấp nhận tình trạng tú diệu thù địch này, nhưng bây giờ thì chịu hết nỗi, mệt mỏi, chán nản đến cùng cực rồi. Nhất là biết rằng mình cứ tiếp tục thi cúng chả đi tội đâu, không có lợi gì cho ai chỉ thiệt cho bản thân mình. Cho nên đành đầu hàng, Ai muốn kết tội mình là «rết» là hèn, là khiếp nhược thì cũng xin nhận, nhận với lương tâm thanh thản. Mà có lẽ rét thực. Sức mẩy mà thi gan với cả Cộng Sản lẫn Quốc gia, vô sản với tư bản vv..

Với ý định kê trên, Kha Trần Ác sẽ tiếp tục duy trì Báo Đời từ nay nến Tết, sẽ chửi vung vít để báo Đời bị đóng cửa và Kha Trần Ác sẽ đổi nghề. Nghè gì? Bất cứ nghề gì. Sửa xe Honda,

nuôi gà... Miễn là không phải nghè Báo Bồ.

Chán Chúa

Số này là số đặc biệt về Giáng Sinh. Không phải là «siêu nhân» như Nietzsche, nhưng Đầu Gối cũng nghĩ như Nietzsche rằng «Thượng Đế chết rồi».

Vốn là người không theo đạo nào, không tin có Chúa, không tin có Phật, Đầu Gối cho rằng Thượng Đế chỉ là một nguy tạo của trí thức, Chúa chỉ là tượng trưng cho niềm hoài vọng của mỗi người chúng ta. Trước kia, khi còn trẻ, còn hăng say còn tin tưởng, Chúa của Đầu Gối, không phải Jésus hay Phật Thích Ca, Chúa của Đầu Gối là Lý Tưởng là Tình Yêu, là Tình Bạn. Ngày giờ thì Đầu Gối chán Chúa rồi, chán cả lý tưởng, lẫn tình bạn, tình yêu. Chỉ còn lại sự cô đơn và sự chờ đợi. Lại tranh nghĩ xót thương cho anh Nguyễn Đức Quỳnh. Dù sao thì anh vẫn còn ngày thơ, còn yêu đời hơn mình vì anh còn viết chúc thư để lại cho đời, tin rằng chúc thư của mình sẽ giúp ích, sẽ soi sáng cho lớp người mai hậu.

Đầu Gối viết những giòng này giữa đêm 19-12-69 đêm kỷ niệm toàn quốc kháng chiến. Cách đây 25 năm, cũng đêm 19-12. Đầu Gối đã thức suốt đêm, chiến đấu suốt đêm mà không biết mệt. Ngày giờ thì nếu Đầu Gối có thức đêm, thi chỉ là để đánh xì phé. Mà cũng chưa bao giờ Đầu Gối thức nổi quá 11 giờ, dù là để đánh xì phé. Vì sức khỏe tàn tạ. Càng nghĩ càng giận cho Cụ Hồ.

Tôi muốn bắt chước Giáo chủ Nguyễn Đức Quỳnh viết một chúc thư độ 500 trang. Một hồi ký thi đấu hơn, kể lại cuộc đời chó đẻ

của mình lồng trong vận mạng chở đầy dân tộc. Nhưng chắc không đủ can đảm. Giá bây giờ có thằng cha Mạnh thường Quân nào dám liều đặt tiền trước «com mảng» minh thì mình mới viết nổi.

Đáng nhẽ kỵ này tuần báo Đời bắt đầu đăng tải chúc thư của học giả Ng. Đức Quỳnh như đã loan báo trong số trước. Nhưng vì chưa có thì giờ tiếp xúc với anh nên chưa đăng.

Kể ra, anh gửi chúc thư tôi tức là đồng ý cho đăng rồi, nhưng dù sao cũng phải hỏi ý kiến anh cho phép. Đọc cái đoạn mở đầu trong chúc thư của anh mà rầu thùi ruột, vì cái tâm trạng anh mà tả đoạn đó chính là tâm trạng chung của những ai đã tham gia cuộc «kháng chiến thần thánh» (!) cách đây 25 năm.

Đầu Gối xin trích đăng đoạn mở đầu như sau :

Hãm nhăm năm thi hời
(1945-1969)
Khôn cũng chết
Dai cũng chết
Biết thi sống
Trạng Trinh (Thế Kỷ) XVI)

Một vài hình ảnh xưa

Chiều nay, thân hình gầy yếu áo ro trong manh áo ấm, nhìn ra con đường lầy lội, nơi ngõ hẻm trước nhà, giòng triền miên suy tuồng đưa chúng tôi sống lại những ngày hào hùng và ngông cuồng của mùa thu hai mươi nhăm năm trước.

Mới đây mà đã hai mươi nhăm mùa lá rụng... Thời gian trôi nhanh. Tóc mau bạc, da chóng nhăn. Mà 25 năm dài

tranh đấu đã đem lại được những gì cho nước non cho nòi giống?

Nhớ ngày nào... Bao anh em trong bọn chúng tôi đã tay không lên đường chống giặc. Bao anh em khác đã hăng hái giờ cao bó đuốc, châm lửa đốt cháy nhà mình, đã hưởng ứng chính sách avron không nhà trống».

Tất cả chúng tôi đã ra đi, mang một lòng tin sắt đá là sẽ chiến thắng ngoại xâm, sẽ đưa nước non vào cảnh vinh quang, huy hoàng như chưa từng thấy trong lịch sử.

Với tất cả khí giới, chúng tôi chỉ có một tấm lòng.

Chỉ thoáng nhìn đất nước ngày nay, chúng ta đã quá hiểu là tấm lòng không chưa đủ. Nhiều khi tấm lòng cao đẹp còn có thể đưa nước non vào cảnh lầm than điều đứng.

Và cũng đã sắp sì hai mươi nhăm mùa thu rồi, vì «lãnh tụ» cuộc kháng chiến Thần Thánh nhân dịp đi qua Đền đức Thái h Trần Hưng Đạo có ghé vào thăm đền. Rồi cảm hứng dâng lên, đã nguyệt ngoạc lên trường 2 câu thơ quá khêm tốn sau đây :

Bác đưa một nước qua Nô lệ
Tôi già năm châu đến Đại đồng

Gần 25 năm trôi qua, năm châu chưa biết ngày nào mới Đại Đồng, mà non nước thi rõ ràng là còn chìm đắm trong những cơn giông tố phũ phàng khủng khiếp..,

Ôi cơ đở! Mà cũng ôi lãnh tụ!

Ngày nay chúng tôi đã quá già,

già vì đau yếu, già vì lo âu. Chúng tôi không còn muốn trách móc ai, muốn đỡ trút trách nhiệm cho ai nữa. Vì dù hiện trạng đất nước có ra sao, chúng tôi cho là ít ra chúng tôi cũng đã chịu phần trách nhiệm.

Trách nhiệm vì đã có lúc cả tin những «lãnh tụ» anh minh. Trách nhiệm vì không đủ sáng suốt nhận định hoàn cảnh nước nhà. Trách nhiệm vì đã không am hiểu tình hình quốc tế. Trách nhiệm vì đã không yêu bản thân mình cũng như đồng bào mình cho đúng mức. Trách nhiệm vì đã không đủ mạnh để lật đổ những thàn trọng ruồng nát. Trách nhiệm vì đã không đủ sức thức tỉnh đồng bào.

Anh đã ghiền và thích thật nặng đã sa

Còn biết bao nhiêu gốc tội nữa, chúng tôi chưa đủ bình tĩnh và khâm tốn tìm ra cho đủ.

Bây giờ có thể làm được những gì để chuộc lại phần nào tội lỗi? chúng tôi nghĩ và cảm thấy chỉ có, thề làm việc hữu ích bằng cách phân tách những lỗi lầm đã phạm để tránh cho các người đi sau, khỏi vấp ngã thêm.

Trước khi làm công việc ấy, tôi cũng xin phép độc giả được giỗ vài giọt nước mắt cảm hoài, tưởng nhớ đến biết bao bạn thời ấy, còn hai mươi tuổi, và đến bao «tấm lòng» ngày nay không còn nữa, và sung sướng hơn chúng tôi họ đã trả giá đầy đủ những lỗi lầm bằng chính xương máu của mình.

Nguyễn Đức Quỳnh

Thanh Chiêu tuyệt thực

Được tin ký giả Thanh Chiêu Chủ nhiệm tuần báo Muỗi Saigon đã khởi sự tuyệt thực tại câu lạc Bộ Báo chí để phản đối sự đàn áp, khủng bố của chính quyền tỉnh Gia Định đối với cá nhân anh và gia đình anh. Hồi báo Đời bị «bố», anh Thanh Chiêu đã đề nghị: anh và một số ký giả sẽ cao đầu tuyệt thực để ủng hộ báo Đời. Điều đáp lại, lúc này báo Đời nguyên lâm bất cứ cái gì để ủng hộ anh. Vậy yêu cầu đồng nghiệp «Muỗi» cho biết ý kiến, Đời phải làm gì. Riêng Đầu Gối thì lúc này chán tất cả, kể cả tranh đấu, nhưng vì bồn phận, không thể không ủng hộ anh.

Chuyển hướng

Tu sĩ Nguyễn Đức Quỳnh đề nghị báo Đời nên chuyển hướng đặc biệt chú trọng đến những vấn đề cải tạo xã hội. Anh nêu một ví dụ: Saigon hiện nay có trên hai trăm ngàn người ghiền ma túy gồm đủ các thành phần: già cò, trẻ con, bé con cò, đàn ông cò, đàn bà cò, trí thức cò, lao động cò. Trên hai trăm ngàn dân ghiền này là một khung giờ, mặt hối mịn, vết nám nhăn, nhon sầu tàn nhang trên da mặt ra nắng không nám đen, bảo vệ da mặt được trét không già (Có cầu chứng tại Tòa Thương Mai cầm bắt chước và giả mạo).

Tổng phát hành Nhà thuốc: QUẢNG AN HÒA
(Thuốc xịt mìn QUẢNG AN HÒA)
Mỹ phẩm cần thiết cho nữ giới cũng như nam giới, mặt hối mịn, vết nám nhăn, nhon sầu tàn nhang trên da mặt ra nắng không nám đen, bảo vệ da mặt được trét không già (Có cầu chứng tại Tòa Thương Mai cầm bắt chước và giả mạo).

QUẢNG AN HÒA
169 Lê Văn Duyệt Saigon
KN số: 1250 ngày 28-6-65

đẹa cực kỳ, vậy mà anh tự giải thoát được trở thành một tu sĩ lo việc cứu khổ cho Đời. Anh đề nghị báo Đời sẽ làm một số đặc biệt về cái đại họa ghiền. Anh sẽ đứng ra tổ chức một cuộc hội thảo gồm những người đang ghiền, đã ghiền nhưng đã tự giải thoát. Anh sẽ trình bày nhiều phương pháp chữa bệnh ghiền. Anh sẽ thành lập 1 viện cứu chữa những người ghiền v.v.. Đề nghị của anh được anh em hoan nghênh lắm. Do đó Đời số sắp tới là số Báo đặc biệt về ma túy. Và các bạn sẽ được coi ba bức hình Nguyễn Duy Hinh, Nguyễn Duy Hinh trước khi ghiền, khi đang ghiền và sau khi tự giải thoát được bệnh ghiền.

ĐAU GAN! YẾU GAN

Nhức đầu mất ngủ, ăn không ngon, chậm tiêu hóa, nỗi mè day, nỗi mệt ở mặt, nóng trong mình, bón nát, ban ngứa, vàng da, dùng thuốc:

TRỊ BÌNH GAN Quảng an Hòe
(Số 1: để trị gan và số 2: để bồ gan)
Có bán ở các tiệm thuốc Bắc - K.N số 617 ngày 18-12

AI ĐÃ BỊ BÌNH ĐAU TIM

thường hay bị: hối hộp choáng váng xây xẩm mệt lá, ngất xỉu, bị mệt bất thường, vè đêm thường mệt ngủ giật mình sợ hãi, suy giảm thần kinh nên dùng thuốc: **BỒ TIM** Quảng An Hòe để trợ tiếp an toàn (Có bán ở các tiệm thuốc Bắc) KN số 616 ngày 18-12.

HO! SIÊNG! Các chứng SIÊNG kinh niêm, ho cảm, ho đàm, khan, ho ran, tức ngực, ho nhiều ban đêm, ho lâu ngày, ho sặc hắt, dùng thuốc Ho: **QUẢNG AN TIÊN** (có bán ở các tiệm thuốc Bắc).
Đ.T.: 90.722-K.N số 613 ngày 18-12-63

Làm cho da mặt được mịn màng
Hết mực có tàn nhang
Hãy dùng

MỸ DIỆN CAO

(Thuốc xịt mìn QUẢNG AN HÒA)
Mỹ phẩm cần thiết cho nữ giới cũng như nam giới, mặt hối mịn, vết nám nhăn, nhon sầu tàn nhang trên da mặt ra nắng không nám đen, bảo vệ da mặt được trét không già (Có cầu chứng tại Tòa Thương Mai cầm bắt chước và giả mạo).

QUẢNG AN HÒA
169 Lê Văn Duyệt Saigon
KN số: 1250 ngày 28-6-65

MỘT VỤ TỰC HỘC MÁU, VÌ QUỐC THỂ BỊ HẠ NHỤC TẠI NƯỚC NGOÀI :

Vụ Đại Sứ Vĩnh Thọ giả dạng phú thương Hương - Cảng... đi chơi gái, bị mắc vạ

► Trong vụ này chúng tôi không đặt cá nhân và tư cách ông Vĩnh Thọ thành vấn đề. Vấn đề chúng tôi cần nêu trước dư luận là thái độ hồn xược và khinh nhòn của chính phủ Nhật Bản, và lối làm của những nhà lãnh đạo Quốc Gia Việt Nam trong việc chọn người đại diện tại nước ngoài.

Vụ Vĩnh Thọ đã được các báo khai thác khá đầy đủ nhưng vì thiếu tài liệu chính xác nên sự nhận định có thể thiếu khán quan vô tư. Dè các bạn có đủ tài liệu phán xét và thấu triệt vấn đề, chúng tôi đã nhờ giáo sư Nhật ngữ Châm Vũ dịch nguyên văn bài báo của Nguyễn san Shu Kan Shin Cho (Chu Sản Tân Triều «đổi sống mới») số 716 ra ngày 22 tháng 11 năm 1969 tại Đông Kinh. Bài báo nguyên văn như sau :

«XÌ CĂNG ĐAN» LÀM TIỀN ÔNG Đ.S. VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

► Châm Vũ dịch

- Một vụ mạo danh đi dụ gái hay là một vụ bôi lợ có chủ mưu?
- Đại sứ Việt Nam Vĩnh Thọ (53 tuổi) tự nhận là phú thương Hương Cảng làm quen với một thiếu nữ Nhật Bản, rồi ăn nằm với nhau, một bạn, hai bạn, ba bạn. Nhưng một buổi, cô gái xem Ti-Vi, thấy người yêu Phú Thương Hương Cảng của mình lại là Đại sứ Việt Nam hiện trên màn ảnh cô bèn nổi giận, trực tó liên tại ty Hình Cảnh. Thế là nội vụ đổ bể tùm lum.

Theo ý kiến nhà báo, Đại Sứ Vĩnh Thọ không có vẻ gì là người hiếu sác.

Trước những lời trực tố của cô gái, Ông cương quyết phủ nhận : «Tôi là người đường hoàng. Đã bao năm nay không hề gây tai tiếng gì trên bước đường hoạt động. Về giao du với đàn bà, tôi ít khi biết đến ai ngoài vợ tôi.»

Thế nên, trước sự thề bảo rằng, Ông giả dạng dưới một nhân vật khác để an nằm với cô Satō Masako (Tà Đằng Xương Tử, 26 tuổi) để đến nỗi phải ra trước pháp đình, người ta chỉ biết nói một lời, là «không may» cho Ông mà thôi.

Về cô gái chuyện xảy ra chưa đầy hai năm từ cuối tháng Ba năm ngoái, cô Satō Masako này mới từ quê nhà tại thị trấn Take-Fu (Vũ Sinh) trong Fuko I Ken (Phúc Tinh Huyện) (1), bắt đầu lên Đông Kinh. Thoạt thủy, xin vào làm công tại một bệnh viện, nhưng chẳng được nhận mệnh danh mà thiên hạ gán cho này).

dời ba bốn chỗ làm nữa, để cuối cùng và cũng là bây giờ, cô làm chiêu đãi cho một khách sạn Trung Hoa, gọi là Tuyết Viện Điểm ở đường Tora Mon (2), (hiện tại khách sạn này mới dọn về Shin-Jukku (Tân Túc Khu) (3).

Năm ngoái, vào buổi tối nọ, chi cục trưởng của chi cục ở Đông Kinh của tờ Trung Ương Nhật Báo tại Đài Loan là Hoàng Viễn Trúc. Được sự đồng ý, họ Hoàng, Đại sứ dẫn cô Satō đến đường Rok-pon Moku (Lục Bản Mộc), cùng vào khách sạn Caraven Saley (?) du lịch. Đầu khuya, cô Satō đòi về, nhưng họ Hoàng và ông Đại Sứ cản lại, cưỡng ép cô lên ô tô, đưa về một khách sạn ở khu Meguro. Tới đây họ Hoàng lần đi để minh ông phú thương Hương Cảng với cô ta. Thế là cô bị nhà phú thương Hương Cảng cưỡng hiếp.

Theo Thẩm sát viên này, hành vi của ông Đại Sứ coi như bạo hành mà bạo hành thì ngang với tội mắng doat đồ vật.

Hai lần có chứa, hai lần phá thai

Đại Sứ Vĩnh Thọ tốt nghiệp tại hai đại học Michigan và American Mỹ Quốc. Cũng tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chính Việt Nam. giáo sư Trường Sỹ Quan Lực Quân Việt Nam, kè là một trong những nhà trí thức hữu hạng của Miền Nam nước Việt. Cho nên, bị vướng trong vụ này, Đại Sứ đem tất cả những danh dự này ra để bác lời cáo giác của cô Satō, rằng :

— « Tôi là người chính trực. Lời khai của cô Satō, hoàn toàn vô lý, không ai có thể tin được. Bảo rằng tôi sống chung với cô ở khách sạn? Tôi thi tôi không hiểu tiếng Nhật. Cô Satō thi không biết cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Ở cái buổi gặp ở khách sạn, hai người cứ như phỏng cả với nhau, nào có nói năng được gì. Chỉ bắt tay rồi gật đầu.. OK...rồi loanh quanh độ 30 phút là hết.

«Tôi cần nói thêm, khi tôi đến khách sạn Tuyết Viện là tự cô Satō là đến với tôi. Phần tôi không biết cái tiếng nói lấy một tiếng..... «NO»....để thông cảm nữa mà. Khi đứng dậy ra về, mặc dầu cô ta không yêu cầu, nhưng với tinh thần hảo hiệp, tôi tự động đưa cho 10.000 Yen. Cô ta cảm ơn tôi và nhận tiền.

«Còn sở dĩ không nói cho cô ta biết tôi là Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa vì tôi yên trí, với thời gian và với địa vị tôi ở Đông Kinh này thi còn ai là người không biết. Điều mà bảo rằng tôi tự xưng là «business man Hương Cảng», là tôi vô tình, và ngỡ rằng tự xưng thế để đùa chơi cho vui mà thôi.»

Phần tay «thở công Trung Hoa tài tình» Hoàng Viễn Trúc thi khai : «Cái cô chiêu đãi ấy, hàng ngày tiếp xúc với bao nhiêu đàn ông.

Hôm gặp Đại Sứ đại nhân thì chính ta muốn cầu thân mà nay bảo Đại Sứ Đại nhân cưỡng hiếp thì không đúng.

«Tôi thi tôi không liên hệ chút nào hết đến việc giao du của hai người nên không hề giới thiệu để» ghép đôi bao giờ. Nói rằng, bảo Đại Sứ đại nhân là phú thương Hương Cảng thi tôi chỉ là nói chơi vui vầy thôi. Còn việc bảo rằng tôi xúi cô Satō đi ăn nằm với Đại Sứ Đại nhân thi làm gì có?

«Bây giờ, nếu hỏi rằng cặp ấy đã ăn nằm với nhau ở Caraven Saley hay khách sạn nào tôi cũng không nhớ nữa. Cái buổi tối đầu tiên ấy, chỉ từ khách sạn Tuyết Viện cùng ra đi, rồi đến thăm một khách sạn nào đó là tôi quay về liền. Tôi xin thề độc là như thế. Nếu tôi nói sai, tôi sẽ bị xe cát hay cả nhà tôi bị sét đánh. Quyết là như vậy. Không bao giờ tôi nói dối.»

Trở lại phần cô Satō, cái việc cô ta khai bị ông Đại sứ cưỡng hiếp thì thực đáng ngờ. Nếu thật bị cưỡng hiếp, sao không tố cáo với Ty Hình Cảnh ngay lúc bấy giờ, mà để sự việc qua đi đã cả hai năm trời?

Hỏi như vậy, thi được cô trả lời rằng : «Sau khi sự thề xảy ra như vậy, nhà «phú thương Hương Cảng» hứa lấy làm vợ nên mới dành dạ mà im. Và từ đấy chịu đe ông Đại Sứ đưa đi thuê buồng.» Cứ như điều tra của Thẩm sát viên Machida (Đinh Điền), thi từ tháng Ba đến cuối tháng Tám năm ngoái, Đại Sứ Việt Nam đưa cô gái đi thuê buồng cả thảy bảy tháng.

«Tôi cần nói thêm, khi tôi đến khách sạn Tuyết Viện là tự cô Satō là đến với tôi. Phần tôi không biết cái tiếng nói lấy một tiếng..... «NO»....để thông cảm nữa mà. Khi đứng dậy ra về, mặc dù cô ta không yêu cầu, nhưng với tinh thần hảo hiệp, tôi tự động đưa cho 10.000 Yen. Cô ta cảm ơn tôi và nhận tiền.

«Còn sở dĩ không nói cho cô ta biết tôi là Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa vì tôi yên trí, với thời gian và với địa vị tôi ở Đông Kinh này thi còn ai là người không biết. Điều mà bảo rằng tôi tự xưng là «business man Hương Cảng», là tôi vô tình, và ngỡ rằng tự xưng thế để đùa chơi cho vui mà thôi.»

Phần tay «thở công Trung Hoa tài tình» Hoàng Viễn Trúc thi khai : «Cái cô chiêu đãi ấy, hàng ngày tiếp xúc với bao nhiêu đàn ông.

Hôm gặp Đại Sứ đại nhân thì chính ta muốn cầu thân mà nay bảo Đại Sứ Đại nhân cưỡng hiếp thì không đúng.

«Tôi thi tôi không liên hệ chút nào hết đến việc giao du của hai người nên không hề giới thiệu để» ghép đôi bao giờ. Nói rằng, bảo Đại Sứ đại nhân là phú thương Hương Cảng thi tôi chỉ là nói chơi vui vầy thôi. Còn việc bảo rằng tôi xúi cô Satō đi ăn nằm với Đại Sứ Đại nhân thi làm gì có?

trên tivi, quả là ngày xui xẻo của ông ta vậy.

Y thị bêu xấu để làm mất mặt tôi đây

Cô Satō căm hận ông Đại sứ đến tràn hổn; cho rằng, sẵn sàng đem thân ra làm vật luyến ái cho người đe dọa bị người lạnh lùng bỏ rơi khiến riêng mình phải hứng chịu thiệt thòi. Bên nhõ họ Hoàng đến Tòa Đại Sứ Việt Nam hỏi thẳng ông Đại Sứ xem sự thề bấy giờ tính sao? Nhưng rồi cô chỉ thấy ông này ra đi và trở về, bảo rằng không được gặp. Cô Satō lại nhõ họ Hoàng viết thư cho ông Đại Sứ, yêu cầu trả lời dứt khoát về việc «vợ chồng». Nhưng năm bảy lá thư đi mà chẳng được lấy một lần trả lời. Cô Satō tự nhủ : «Việc vợ chồng đã chẳng đi đến đâu thi phải bồi thường cho mình chứ?»

Với ý định này, một mặt tự cô viết thư nhõ họ Hoàng can thiệp hộ, mặt khác cũng tự thủ thư gửi thẳng cho ông Đại sứ. Nhưng, nóng lòng chờ đợi cả hai đường hồi âm mà tuyệt vọng chỉ hoàn tuyệt vọng, cô bèn đến đường Roku-pon Moku hỏi ý kiến một người từng chứng kiến sự chung dung giữa ông Đại sứ với cô ta, xem nên đổi phó bằng cách nào? Thi chính người này khuyên cô ta nên đưa sự kiện ra trước pháp đình.

Thế là cô Satō đi kiện thực.

Quả là việc làm đầy ông Đại sứ vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dẫu sao, ông, cũng khai rành rẽ như nhõ sau :

— «Tôi có đi lại với cô ta mấy lần, nhưng lần nào thi cũng chỉ tiền và cho tiền doàng hoàng. Lần nào thi y thị cũng vui vẻ nhận linh. Ngõ rằng, tiền trao cháu mực là xong, rồi có giàn đoạn cũng chẳng sao. Nhưng y thị thi cứ lẳng nhẳng theo xin tiền hoài.

«Làm gi có chuyện bảo tôi trước hồn với y thị. Tôi không biết tiếng Nhật. Y thị không biết cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh thi ước hơn bằng thứ lời lẽ nào.»

«Cái việc bảo định hôn, rồi hai lần mang thai với tôi rồi phá thai, thuần là đổi trả điều xảo. Tôi đã bầy (Xem tiếp trang 28)



MỘT SÁNG CHỦ NHẬT NHÀN RỒI

thảo trường

Duân thức dậy vào lúc ngoài trời đã trong, ánh sáng rọi qua khung cửa sổ vào phòng. Duân nằm thẳng cẳng trên giường vuông vai khoé khoán. Chàng gác một chân lên thành cửa sổ, và dõi mắt nhìn ra tận cây xoan đầu nhà. Một con chim nhỏ đang thoăn thoắt truyền trên cành lẵn trong đám lá xanh. Trên cao và xa, trời trong thăm thẳm.

Duân ngồi dậy đi chân không ra lan can. Không khí buổi sáng mát rượi. Duân làm mấy cử động hô hấp rồi đứng nhìn xuống khu vườn bông trước nhà.

Từ một tuần nay Duân về căn nhà của anh chị Chấp trong cư xá này ở. Duân mới xuất viện sau một tháng điều trị bệnh sốt rét rừng. Y sĩ cho Duân nghỉ mười lăm ngày và chàng liền nghĩ ngay đến anh chị Chấp. Chị Chấp là chị ruột của Duân. Duân dự định sẽ nghỉ ở đây với gia đình chị trong thời gian được phép cho khỏe rồi trở về đơn vị. Duân là trại trưởng một A. — Lực lượng Đặc Biệt ở vùng biên giới cao nguyên. Sau mấy năm sống trong rừng, Duân bị chứng sốt rét mặc dầu chàng đã uống thuốc ngừa đều đặn kỳ hạn. Muỗi ở trên đó nhiều đến nỗi nếu để bàn tay trần không mang bao da, không bôi thuốc, người ta có thể chỉ còn nhìn thấy muỗi bao phủ bên ngoài mà không còn thấy tay mình đâu nữa. Có lần Duân đã vượt một cái trên cánh tay mình và bàn tay chàng nhuộm máu muỗi. Sống trong một hoàn cảnh gian nguy chết chóc, Duân đã có phần nào li lợm trước những cảnh thịt rơi máu chảy nhưng cái lồn

chàng vượt muỗi trên cánh tay mình, và nhìn bàn tay nhuộm máu muỗi của chính mình, Duân cũng bùi rùng mình nỗi gai ốc.

Duân bị rét rùng và phải bốc về nhà thương. Chấp bao nhiêu chăn, mặc bao nhiêu áo cũng vẫn run cầm cập nhưng vì khẩn cấp Duân được cố vấn Mỹ dùng trực thăng chở về nhà thương của họ cho nằm phòng lạnh và chừa thuốc tạm. Khi con bệnh thuyền gián Duân được trả lại cho quân y viện lãnh thổ điều trị tiếp. Ở quân y viện lãnh thổ thi thiếu thốn và nóng bức, Duân chửi thề và phàn nán giá lúc đó mà được nằm phòng lạnh của Mỹ thì khoẻ hơn là lúc rét mè man không biết gì. Nhiều bạn bè trong binh chủng bàn về trường hợp bệnh của Duân đã quả quyết rằng Duân bị thư, Duân bị một tên biệt kích hầm về vụ gì đó rồi sinh thủ oán và tên này bùa ngải cao tay sao đó đã làm cho Duân bị bệnh. Duân không tin nhưng cũng nhờ một tay bùa phép trong trại trừ thư đi cho mình, lễ lậy hết một tháng tiền lương và kết cục Duân không rõ minh khỏi bệnh vì nhà thương hay vì bùa phép.

Khi về nghỉ phép dưỡng bệnh tại nhà chị Chấp, Duân gầy và xanh mét. Chị Chấp lo sán sóc tẩm bồ cho cậu em. Chị thường ái ngại lo lắng cho cậu út rất vất vả.

Trong những ngày ở nhà chị, Duân ăn ngủ điều

hỏa và cũng cảm thấy thư thái. Chị Chấp còn đi hỏi thuốc Bác về tẩm bồ cho em. Mấy đứa cháu nhìn ông cậu bưng bát thuốc đang ngút nhẫn mặt uống chừng cười nhẹ răng sún.

Duân đang đứng trên lan can nhìn xuống khu vườn nghỉ ngơi thì người chị từ dưới nhà lên chị kêu :

— Chết thật. Cậu mặc áo vào chứ cởi trần vậy om chết.

Duân quay lại phía chị cười :

— Mát mà chị.

Người chị gái cúi nhặt đôi dép mang ra cho Duân :

— Cậu lại đi chân đất nữa. Coi chừng đau lại bây giờ.

Duân nghe lời xỏ chân vào đôi dép, người chị nói :

— Đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo đi lễ với các cháu chứ. Hôm nay chủ nhật mà.

Duân lững thững đi theo chị xuống nhà, mấy đứa nhỏ đang chí chóe mặc quần áo. Một đứa nói :

— Đi nhà thờ xong cậu cho tụi cháu đi ăn phở nghe.

Duân cúi xuống xốc một đứa lên vai vỗ về nó :

— Ủ. Hôm nay cậu bao cả nhà đi ăn phở.

Mấy đứa nhỏ con chị Chấp ở trong cư xá nên sáng nào cũng chỉ bánh mì. Bánh mì chuối, bánh mì bơ, hoặc bánh mì sữa. Sáng chủ nhật chúng mới được ăn phở và như thế nó thành thông lệ. Đi lễ, ở nhà thờ ra có nghĩa là sẽ đi ăn phở tiếp theo.

Duân đê thằng bé xuống nói :

— Tui bay sướng như... trời. Chủ nhật nào cũng ăn phở chứ cậu cả mấy tháng mới được ăn một lần.

Chị Chấp hối Duân sửa soạn lẹ không mất lẽ.

Duân cầm khăn đi vào phòng tắm, miệng huýt sáo vang nhà.

Khi cả nhà trèo lên chiếc xe jeep, Duân dàn xếp lại thay anh Chấp. Đường đến nhà thờ trong trại gần xịt, Duân phản nản :

— Gần thế này đi bộ có khoẻ không? Chất lên một xe đầy nhóc mất công quá.

Chị Chấp nói :

— Cậu quên là sau khi lễ ra cậu còn phải đưa cả nhà đi ăn phở à?

Duân cười. Cả nhà kéo vào nhà thờ. Vị linh mục tuyên úy đang giảng về nước Chúa. Duân ngồi trên chiếc băng gỗ trơn lu lơ đăng nghe. Duân cũng đứng lên ngồi xuống cùng với mọi người theo tiếng mõ chuông.

Đến lúc linh mục cho chịu bánh lễ, Duân mới sực nhớ ra mình khô khan. Có đạo mà chẳng bao giờ xưng tội đi lễ. Lại còn cúng kiếng bùa ngải lảng nhảng. Vị linh mục mang bánh lễ xuống hàng giáo dân đang quí gối chờ đợi rước minh thánh Chúa. Một tấm bánh thánh nhỏ và trắng trên tay vị linh mục, chiếc chén đồng bóng loáng đ𝐞 ở dưới. Giáo dân như đang hòa lồng hồn mình vào với Chúa. Họ đang chờ đợi Chúa ngự vào lòng với tất cả niềm ước ao. Nhìn dáng điệu đi đứng, cách thức quý gối, tầm mắt sâu thăm nhìn về một thế giới thăm nghe êm nào đó, Duân thấy rõ ràng rằng họ đang khát khao, đang trung thành với niềm tin của mình.

Duân nổ máy xe cho chạy nói ngay :

— Trẻ con dừng hỏi vò vẫn đi ăn phở cho được việc.

Vị linh mục bước đến đầu hàng giáo dân đang chờ đợi nơi đó, tay vải trang trên ngực cõi, cụ hơi ngửa mặt lên, miệng há ra thè trên hàm răng dưới. Một người đàn ông tuổi từ dưới đi lên. Ông ta mặc áo chỉnh tề, chiếc sơ mi trắng dài tay, cổ thắt cà vạt. Trong nhà thờ này có lẽ chỉ có mình ông ta thắt cà vạt. Khuôn mặt ông bụ bẫm và trắng hồng. Ông ta nghiêm trang lèn quỳ ở giữa hàng giáo dân. Nơi khoảng trống ngăn cách, hai bên đàn ông và đàn bà. Ông ta cũng lèn rước minh thánh Chúa. Vị linh mục cầm bánh đi tới trước mặt cụ già hàng đầu bên quèo vào phía giữa. Linh mục đưa bánh lè vào miệng ông thít cà vạt. Ông ta ngậm lấy và cút dần. Linh mục trở lại đầu hàng và tiếp tục cho cụ già rước Chúa.

Duân theo dõi đến đây thì bỏ ra phía sau nhà thờ. Chàng trèo lên xe Jeep ngồi móc thuốc hút và nhìn trời cao và nghe tiếng hát thánh ca từ trong nhà thờ vang ra và nghĩ ngợi và buồn bã và khấn thầm: lạy Chúa con thật là kẻ vô phúc, con thật là kẻ có tội. Duân nuốt từng ngụm khói thuốc không cho thoát ra ngoài miệng.

Khi lễ tan, anh chị và mấy đứa cháu từ trong nhà thờ đi ra, thấy Duân ngồi ở xe người chị hỏi :

— Cậu không vào lễ à?

Duân chỉ vào đầu mình :

— Buốt óc quá.

Người chị hoảng hốt :

— Chết thật. Có sao không? Hay đau lại rồi cũng nên.

Duân lại nói :

— Nhưng bây giờ hết rồi. Khoẻ rồi. Thơ thới hân hoan rồi.

Người chị cười mừng rỡ :

— Chắc tại cậu lười chút gì. Ngồi trong nhà thờ chỉ độ nửa giờ chứ mấy, có vậy mà cũng không chịu nổi cũng bỏ ra ngoài nữa.

Duân im lặng. Một đứa cháu hỏi :

— Sao cậu không chịu lễ?

Duân lắc đầu :

— Cậu nhiều tội lắm,

Đứa cháu lại hỏi :

— Cậu có tội gì?

Duân nói trống không :

— Tôi không có hòa bình trong lòng.

Đứa cháu ngạc nhiên, nó quay sang hỏi Chấp :

— Tôi không có hòa bình trong lòng là tội gì hả bố? Có phải tội chửi tục không hả bố?

Chấp nhún vai giờ hai tay về phía Duân :

— Tui bay hỏi cậu Duân ấy. Bố cũng chịu không hiểu.

Duân nổ máy xe cho chạy nói ngay :

— Trẻ con dừng hỏi vò vẫn đi ăn phở cho được việc.

Chiếc xe chạy ra đường phố. Duân thấy một tiệm phở vang khách bên đậu xe vào sát lề :

— Tiệm này được. Nhà mình đông nên vào tiệm vắng mới có ghế ngồi. Khỏi chen.

Chị Chấp không chịu xuống xe :

— Vắng chắc là dở. Tôi không ăn đâu.

Duân lý sự :

— Vắng khách là vì mới mở. Tiệm mới mở tốt lắm. Chén bát sạch. Tiếp đãi ân cần bán rẻ là cái chắc.

Cả nhà vào tiệm ngồi quây quần xung quanh một chiếc bàn lớn. Chủ quán quát mấy người làm ầm ĩ. Ông ta xun xoe săn sóc khách hàng. Phở được bưng ra thật烈, Khói lên nghi ngút. Duân hỏi già sống, ông chủ quán lại quát mấy người làm. Ông ta la rầy mấy người đó không lo sắp xếp các thứ cần thiết, có mất như mù. Thấy thiếu giả mà không tự động mang lên để quí khách phải mất công gọi. Đồ ăn hại.

Duân gấp phở đưa tay lên miệng ăn một cách ngao ngán. Ông chủ quán theo dõi thực khách. Hình như ông ta đang thăm dò sự phê phán của khách hàng về phẩm chất món ăn của tiệm ông. Duân thấy vậy nói sang :

— Phở ngon làm ông chủ.

Người đàn ông « dạ » lớn, ông ta nói :

— Vì tiệm mới mở nên có thiếu sót chưa quen việc, xin cậu thứ lỗi. Dạ cậu thấy phở ăn được chứ ạ.

Duân mệt mỏi :

— Ngon. Ngon lắm mà.

Người chủ quán hài lòng ra mặt. Ông ta lại quát mấy người làm chuẩn bị tắm, nước trà. Ông ta nói :

— Mấy đứa này nó là con cháu trong nhà cả a. Chúng chưa quen hầu bàn nên phải dạy. Dạ.

Duân hối cả nhà ăn lệ còn « dọt ». Khi trả tiền xong. Duân nói :

— Bây giờ anh chị và mấy cháu về bằng xe. Tôi đi bộ một quãng cho khoẻ rồi về sau.

Khi chiếc xe đi rồi, mấy đứa trẻ còn đưa tay vẫy. Duân vẫy lại và nhủ thầm :

— Tao muốn lên rừng ở cho yên. Một quả.

Duân đi trên lề đường nhìn ngắm chung quanh. Bán thực phẩm heo gà. Cơm chay. Hớt tóc, sấy, nhuộm, ép. Bác sĩ chuyên chữa bệnh người lớn trẻ con, chủ nhật nghỉ cả ngày. Tắm hơi. Ban tuyên truyền binh SĐ.TQLC. Chiếu Phát diệm. Cần nhiều chiêu bài viễn. Mua vé số cậu. Xe chở hàng nhà. Chaplain. Duân đứng lại trước cổng xe lửa, xe bộ ứ đọng máy nổ ầm ĩ. Duân lên lối đến chỗ cây cản đỗ tráng. Chiếc xe lửa lao qua. Có mấy người lính cầm súng đứng trên một toa bọc sắt nhìn xuống. Toa cuối cùng vừa qua, xe hai bánh chen lách vượt đi trước. Duân bước qua đường rầy. Chàng vào một tiệm sách mua mấy

quyền truyện và mấy tờ báo. Xong Duân đi về phía cur xá.

Tôi công gác người kiểm soát chặn Duân lại hỏi đi đâu ? Duân nói tôi ở trong nhà ông Chấp. Người lính đòi xem thẻ ra vào trại. Duân nói không có. Người lính suy nghĩ một lát rồi nói : Đè tôi quay điện thoại vào hỏi ông ấy đã. Duân gật đầu. Một lát sau người lính quay ra nói :

— Thời được cho ông vào nhưng phải để giấy căn cước ở đây.

Duân móc tờ giấy xuất viện :

— Bệnh binh mà anh.

Người lính ngó tấm giấy và đổi cách xung hô. Duân nói :

— Tôi vào trong nhà ông Chấp và ở hẳn trong ấy một tuần lễ nữa mới ra thì tờ giấy này để đây có mất không ?

Người lính im lặng, một lát sau anh ta nói :

— Chắc mất quá. Vào đến tối ra thì được, ông nói ở trong đó sao tôi không thấy đi ra vào công này.

Duân chỉ tay về phía xa ;

— Mọi lần tôi đi xe của ông Chấp qua công sở một.

Người lính cầm tờ giấy phép của Duân và đổi khám gói đồ Duân cắp ở nách. Duân đưa cho anh ta :

— Sách báo không à.

Người lính xé gói giấy lôi ra mấy quyền truyện ngó qua rồi trả lại Duân.

Duân cầm lấy vắt tờ giấy bao bên ngoài vừa lúc đó Chấp lái xe ra. Chấp nói với những người kiểm soát :

— Người nhà tôi đó.

Mấy người lính đưa tay chào Chấp rồi trả lại tờ giấy phép cho Duân. Duân leo lên xe ngồi cạnh Chấp. Thằng cháu từ ghế sau nhảy lên lòng Duân nói :

— Cậu bị lính xét hả. Cậu cũ lần quá. Vậy sao bố cháu bảo cậu là trưởng trại biệt kích. Cậu chỉ huy một tiểu đoàn. Cậu...

Duân bịt miệng thằng nhóc. Xe về tới nhà. Duân nhảy xuống đi lên phòng tắm. Chàng lắng nghe sự chuyển động của thời gian. Duân với tay cầm một tờ báo lật một trang ra đọc, « Tác giả sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nhận định của mình... » Nghĩa là chủ báo không chịu trách nhiệm về bài đó. Duân vắt tờ báo sang bên. Chàng thằng nào có sự an bình trong lòng cả. Duân ôm cái gối úp vào mặt mình. Chàng không muốn nghe gì cả.

THẢO TRƯỜNG.
(21-10-69)



MỘT ĐOẠN SÀU TRÊN QUỐC LỘ 15

(gởi Cung-tich-Biên
để thương mến)

dẫu ngày nắng bóng da
giữa đêm mưa tím ruột
không khí đây lùa nhòa
trong buồn hơn khói thuốc

ta găm thân giữa bát
nhìn thấy ngọt ra-đa
nhó lún ra an-hát
ngàn ngọt gọi son trà, !

bây giờ tim mệt lá
kết trong túi luân hành
ngày mai gì đòi lạ
hay cũng mãi chiến tranh ? ?

ôi những ngày cát bóng
và những đêm giá băng
đạn qua từng cơn mộng
từng lẩn roi ăn năn. ?

ta sống như sợi thô
quần quanh vùng thiết cấm
một đồi khi hàm hồ
cứng tay xô miếng băm.

đi những miếng ăn tanh
cùng những viên bò-hóng
chảy theo đám nhau tranh
ngày ngày lưng vẫn lỏng.

THU QUẾ



NHẬP CUỘC

Anh bắt đầu nhập cuộc
Với đôi bàn tay khô
Ôm nổi buồn nhược tiêu
Đi qua vùng hoang sơ

Người ta cho anh súng
Thôi phòng tư tưởng đèn
Bắt anh làm hình nộm
Xúi đánh nhau như điên

Anh quên đi đồng cỏ
Quê hương ta ngàn năm
Tuổi ấu thơ đầy mộng
Của những ngày xa xăm

Anh thấy đời khốn khổ
Qua xác chết bạn bờ
Anh thấy em mục rã
Trong hồn anh đam mê

Anh thôi kèn báo động
Lú chúng nó hoảng hồn
Bắt anh vào cuộc chiến
Không có lời cảm ơn...

V.L. 10-69

HOÀNG ANH TÂM
(K.B.C. 4253/L.Đ 37)

TRƯỚC MẶT TÌNH YÊU

cho Thanh-Thủy

Gọi tên em bằng ngôn từ diễm áo
Âm điệu trầm buồn để mộng vẫn
Mang tình đơn phương, đi vào ước vọng

Yêu em nhiều, ta tâm sự với vì sao

Ta nhìn em phút đầu tiên bối rối
Chót thấy lòng mình buồn bã đơn côi
Sao em không cười, sao em không nói
Cho tâm tình này trống vắng bơ vơ

Ta cho em tình này không hối tiếc
Thương em nhiều những đêm dài
bóng chiếc

Nhớ em nhiều trong mây xanh mắt
biếc

Rồi suy tư về, mọc rẽ tim ta

Sao em không nói những lần đối diện
Cho ta u buồn sâu muộn đi hoang
Đè tim ta cô đơn và trống vắng

Tình tự đơn phương KẾ Ở MIỀN

XÃ

(Tình Yêu và Vuốt Mặt)
vùng đất chết 68

VŨ TRIỀU LYNH

PHIẾN MÂY

Kỳ quá đi thôi em lớn rồi
Mà anh cứ gọi bé con ơi
Lại còn bắt lấy tay che mắt
Rồi đổ hình ai ở giữa trời
Em hé nhìn qua kẽ hở tay
Thấy mây cuồn cuộn kéo giăng đầy
Nhưng không thèm bảo là mây kéo
Mà bảo : trời sao tốt thế này

Một chiều mà bảo tối sao em
Không sợ trời cao xuống bắt đèn
Đè vạ cho trời mang tội đó
Coi chừng trời bắt lỗi cho xem
Khỏi sợ đi em có cách rồi
Có gì em bảo tại anh thôi
Tại anh bắt lấy tay che mắt
Trời sẽ đèn anh một nụ cười

Thôi, vay hòa ; anh sẽ tá nghe
Còn em thử đoán nhé, nghe nè ;
Trên trời mây kéo rồi sa xuống
Và phủ đầy đất mắt dâ che

Em bặt cười to anh xao hoài
Anh khôn lắm đó chịu anh thôi
Nói sa xuống mắt rồi đòi phủ
Mà phải phủ bằng hai cánh môi

Không phải đâu, anh nói thật mà
Chứ giờ em chẳng chịu mây sa
Vậy thì trên đó đầy mây kéo
Em đoán xem hình ấy sẽ là...

Hơi khẽ ngầm lên ngó mắt cao
Sao em chẳng thấy tí mây nào
Chỉ nhìn thấy sáng qua vài chỗ
Là kẽ hở dà... có lầm đâu

Ồ, không, em thấy... đẹp ghê anh
Hình của anh, em, khỏi tụ thành
Sợi tóc bồng bềnh mây kết tua
Sao kìa mây khói bồng tan nhanh

Em sợ bỏ tay xuống để tìm
Hình anh còn đó vẫn còn nguyên
Vội tìm hồn tóc đầy mây ấy
Đè mặc môi « người » phủ mắt em

NGUYỄN LUÂN

(Tình yêu không đất nghĩ)



Thần mèn hưu chiến

Cứ vào dịp lễ Giáng sinh, hai bên lại ngưng tiếng súng 24g. Lúc đầu thi cuộc hưu chiến này rõ ràng nhím vào người Mỹ, vì thế lễ Giáng sinh đối với họ vừa có tính cách tôn giáo, vừa có tính cách một ngày hội lớn vui mừng.

Nhưng 24g đó liệu lính mình có sướng không? Chưa chắc đâu. Vì nghỉ đánh 24g nhưng lúc nào cũng phải norm nộp phòng bị thi cũng chẳng khác gì không nghỉ. Rồi trong lúc mình nghỉ, Cộng sản lại có tự do nhiều hơn để vận chuyển binh lính, vũ khí nhằm đánh lớn hơn, hỏa lực thêm mệt.

Còn đây thì có phần thấy sướng. May ra không bị pháo kích. May ra không bị đạn lạc bom rơi. Đi lại thông thả là sướng rồi. Miễn là đừng dẫm vào chòng vào min. Ít nhất ngày hưu chiến là ngày ta cảm thấy dễ thở một chút.

Vậy thi lễ ra chúng ta nèi hưu chiến nhiều nhiều hơn một chút. Thay vì mỗi nam chỉ cho súng đạn nghỉ 1 ngày lễ Chúa sinh, một ngày Phật ra đời, hai ba ngày tết thi có lẽ nên lấy thêm vài ba ngày lễ tôn giáo nữa mà nghỉ cho vui. Vẫn không phải là phản chiến mà vẫn được xả hơi có sướng không? Quá khích hơn nữa thi ta thử đề nghị mỗi tuần nghỉ đánh nhau một lần vào ngày thứ bảy hay chủ nhật chẳng hạn. Phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở Paris thử đưa đề nghị đó ra coi, chắc chắn cả thế giới sẽ ca ngợi thiện chí hòa bình của ta.

Thủ tướng tượng coi, nếu lính tránh đánh nhau mỗi ngày 8 tiếng, chia làm 2 buổi, trưa thi nghỉ ăn cơm, tối thi ngủi coi Tivi, tuồng cải lương, rồi ngủ một giấc ngắn, tối chủ nhật nghỉ ngoi đi câu cá. Làm như vậy thi ché chin lính đánh giặc sẽ hăng hơn nhiều và đánh mãi cũng vẫn được. Bữa trước tổng thống bảo các thiếu nhi rằng: « đòi các cháu vẫn còn có nhiệm vụ chống Cộng » vậy thi chiến tranh ché còn kéo dài lâu lắm. Muốn đánh nhau lâu mà không met thi nên tạo ra những ngày nghỉ mới phải.

Quá khích hơn nữa Đạo Cầy đề nghị bà con theo phong tục đời Trung cổ bên Tàu mà tạo ra cái lệ « Thần mèn hưu chiến » mà Tàu nó gọi là Trêve de Dieu.

Tục lệ này do các vị Giám Mục đặt ra và bắt các ông Lãnh chúa phong kiến phải theo. Lúc đầu thi bắt các ông Lãnh chúa phải tôn trọng giáo đường, đánh nhau ở đâu thi đánh, cấm vò nhà thờ. Nhờ vậy có những « vùng hưu chiến » trong một xứ chiến tranh. Sau đó thi bắt các ông Lãnh chúa nghỉ mỗi tuần một ngày. Số ngày hưu chiến cứ tăng thêm mãi tới năm 1095 thi đức Giáo Hoàng chính thức công nhận cái tục lệ « Hưu chiến vì Chúa », yêu cầu các phe đánh nhau mỗi tuần lễ nghỉ đánh từ chiều thứ tư tới sáng thứ hai. Như vậy một tuần lính tráng chỉ đánh nhau có 3 ngày thôi.

Đó, người ta cứ bảo thời Trung Cổ ở Âu Châu là thời tối tăm. Chúng ta hãy cứ thử sáng bằng thời Trung Cổ đi coi:



ÔNG ĐẠO CẤY

Báo chí và Tự Do

Các Lãnh chúa thời phong kiến còn phải thề nguyền trước các vị Giám mục 13 điều trong đó có những khoản như là không được bắt bò, bắt gà, heo, không được đốt phá nhà cửa, không được hà hiếp phụ nữ v.v... Tất cả các điều khoản đó tạo thành tinh thần hiệp sĩ của thời Trung Cổ?

Ngày nay thi chả còn gì là tinh thần hiệp sĩ. Người ta tha hồ giết người vô tội, tha hồ bắt gá bắt heo. Nhà văn Phan Nhật Nam trong ký sự « Dấu Bình Lửa » kể chuyện có anh lính rất lành, cù rủ cù rù, thấy các bạn bắt gá thi cũng phải bắt một con nhét vào balô. Đì tới chỗ vắng chú lính lại thả con gá đi rồi dơ tay làm dấu thánh giá.

Cuộc đại chiến thứ nhất vẫn còn được coi là « guerre des messieurs », nghĩa là còn thanh tao nhã nhặn. Từ đại chiến thứ hai trở đi thi phải nói là nhảm nhí loại chúng ta mỗi ngày một mợt rợ. Lại sinh ra cái trò chiến tranh du kích, chiến tranh không giới tuyến, và nền luận lý Cộng sản cho phép làm cái gì cũng được miễn đạt tới mục đích. Thế là loài người đã lùi về thời man dã.

Một trong những hành động man dã nhất là hành động khủng bố nhà báo. Chính quyền Ngô Đình Diệm chỉ lỡ đề Cảnh sát đán h phóng viên mà bị cả thế giới lên án. Nhưng Cộng Sản thi bất chấp, chúng không từ bỏ một việc gì từ việc giết ký giả hâm dọa nhà báo, tới việc đặt mìn phá tan tòa báo

Mười năm trước ở bên Pháp, tạp chí Esprit vi theo chủ nghĩa nhân vị, có khuyễn hướng cấp tiến, đả kích bọn OAS (Tổ chức quân đội bí mật của Tây thực dân ở Algérie) nên bị OAS khủng bố đặt mìn y như vậy. Tất cả các báo chí và nhà xuất bản ở Pháp đã lén tiếng phản đối bọn OAS. Phản đối xuông chưa đủ, họ tổ tình đoàn kết với báo Esprit bằng cách mang đăng quảng cáo các sách báo của họ trên báo này để có cơ giúp đỡ tiền bạc. Kỳ đó tạp chí Esprit đã phải in 1 tập quảng cáo màu dày cộm.

Đó là tình đoàn kết báo chí ở một nước văn minh. Còn ở nước ta nhiều tờ báo, rồi nghiệp đoàn ký giả và chủ báo đã lèn án bạ khủng bố phá báo Chính Luận. Nhưng chỉ lèn án xuông vậy thôi. Trong khi báo Chính Luận phải tạm nghỉ mấy ngày thi nhiều nhật báo khác lại lấy làm hòn hở vì số bán của mình vụt tăng lên!

Nhốt trong lồng

Nói đến tự do báo chí lại phải nhớ tới đạo luật về báo chí mà Quốc hội vừa thảo luận xong.

May quá, Quốc hội đã bác bỏ mấy điều trong 8 điểm phúc nghị của Tổng Thống chờ nếu không thi báo chí đúng là bị nhốt trong lồng, Cái thứ luật lệ cho báo chí tha hồ tự do miễn là không thể này, miễn là không thể nọ là chỉ cần một tiếng « miễn là không » thôi cũng đủ chặt tay ký giả rồi.

Tiếc thay, ngay sau khi bàn xong đạo luật báo chí, thi mấy ông Hạ Viện lại dở ngay một trò bỉ ổi là ra lệnh cấm cửa ký giả Huyền Anh! Ô hô tự do báo chí mà lại cấm cửa ký giả thi còn tự do cái chõ gì nữa! Thiếu gì cách để cải chính, để phủ nhận những bài tường thuật sai lầm? Các ông Hạ cũng có diễn đàn tha hồ nói, cũng có nhật báo tha hồ viết, tại sao không dùng cách đó mà lại dở trò cấm cửa?

Cái lối phản ứng của mấy ông Hạ này là một thứ « bệnh chậm tiến ». Ở xứ chậm tiến, những thằng nào nám được tỷ địa vị, tỷ quyền hành thì bao giờ cũng ngõ rẳng mình phải sử dụng tỷ quyền hành đó triệt để, nếu không đủ le lói với bà con. Chẳng khác gì ông Chà và được chủ thuê gác cửa phải biết hậm học dọa nạt mấy đứa con nít vẽ bậy bạ lên tường, không hậm học sợ rằng người ta không biết mình là Chà và vậy!

Nghị lanh tiền và Nghị choảng nhau

Ký giả Huyền Anh bị cấm cửa chỉ vì dám tường thuật những lời nói ra trong phiên họp kín của Hạ Viện. Phàm cái gì kín của người khác thi minh không nên dung vào là phải. Những cái gọi

kín là thường rất xấu, cho nên người ta phải dẫu, mà dẫu thi lại khiến thiên hạ hay tò mò. Hạ Viện họp kín là để cho người ta tò mò phát thèm, muốn xem một tí cũng không được. Cũng giống như ca dao ta có câu rằng :

Xấu thì thật xấu
Xem vẫn muốn xem
Nói đến thi thèm
Bảo ăn thi giận.

Phiên họp kín của Hạ Viện cũng hấp dẫn đến như vậy nên Huyền Anh mới bị vạ.

Xem ra thi Hạ Viện ta còn khá hơn hội đồng đô thành nhiều.

Trong hội đồng đô thành, chiều ngày 16 tháng 12, ông nghị Thoại và ông nghị Thập đã đánh lộn nhau. Nguyên do chỉ vì ông nghị Thập bắt ông nghị Thoại phải ký tên vào sổ mới được lãnh 5000 tiền công đi họp! ông Thoại không chịu. Thế là uẩn lộn, thật là đẹp mặt!

Ông nghị Thập lại mới đ.c cử vào hội đồng Văn Hóa Giáo Dục như vậy là ông đã nêu cao giọng thượng võ cho họ sinh toàn quốc.

Cùng nhau mâu thuẫn trên người ta biết rằng, các ông nghị đô thành khi đi họp được lãnh 5000 ty sài chơi !

Đạo Cầy lại nhớ trong quyển « nước Mỹ Bốc cháy » tác giả James Hepburn viết về Quốc hội của tiểu bang Texas. Có lẽ Quốc hội ta mà bắt chước được Quốc hội Texas thì tốt lắm.

Ở Texas, Quốc hội hai năm mới họp một lần. Mỗi lần họp, các dân biểu đều lãnh phụ cấp. Nhưng nếu khóa họp kéo dài quá thi tiền phụ cấp hàng ngày sẽ giảm đi, nhờ cái lệ đó, những phiên họp của Quốc hội Texas rất ngắn ngủi, không làm phiền hèo gì tới chính phủ tiểu bang cả!

Trong Quốc hội Texas thi chỉ toàn những sinh viên nghèo, các chính trị gia ốm đói, do các tay tư bản đầu lura bỏ tiền ra vận động cho vào mà thôi. Vì ở Texas người ta có nhiều nghề làm ăn vừa để kiếm tiền lại vừa lương thiện hơn nhiều!

Ông Đạo Cầy

- Tẩy các thứ mụn, da săn đỏ, nám mặt và mũi nhọn bóng nhão.
- Thay lăn llop da săn sùi, nhám nhẵn, cắn cỗi.
- Làm se lại lỗ chân lòng hở.
- Xoa nám cho da mặt săn lại.
- Trữ lăn nhăn.
- Trang điểm cô dâu dạ hội.
- Đủ các Mỹ phẩm Pháp Quốc, sữa kem thuốc ống hợp cho từng da mặt.
- Dụng cụ Pháp Quốc

Viện uốn tóc do CÔ MAI — CHÚ HẢI : Chải, Bôi. Nhuộm với toàn Mỹ phẩm Ngoại Quốc.

CHỦ NHÂN KÍNH MỜI

MỸ VIỆN — VIỆN UỐN TÓC LÝ - LAN

143 Cao Thắng — SAIGON

do bà Lê Thị LÊ LAN tốt nghiệp « Institut Stendhal - Hautes-D'études-D'esthétique tại Balé »



Vào những dịp lễ lạc, tết nhất, tết ta, tết tây, lễ Phật, lễ Chúa, các phe tham chiến ở VN vài năm cuối này có thói quen bày trò hưu chiến. Một điều đặc biệt nhất là thường thì phe cộng sản lèn tiếng đề nghị hưu chiến trước, rồi phe đồng minh lèn tiếng chấp thuận hay bác bỏ. Cũng thường thì thời gian hưu chiến do phe cộng sản đưa ra bao giờ cũng khá dài, nhất định là dài hơn thời gian hưu chiến của phe đồng minh đề nghị hay chấp thuận. Chẳng hạn nhân dịp lễ Giáng Sinh năm nay phe đồng minh hưu chiến 1 ngày đêm, thì phe cộng sản đề nghị hưu chiến ba ngày đêm.

Khi hay tin phe cộng sản hưu chiến ba ngày đêm dài hơn hưu chiến đồng minh 2 ngày đêm, lập tức chính phủ ta lèn tiếng viện lẽ lần nào hưu chiến VC cũng vì phạm vài trăm lần, nên nay cũng như xưa cương quyết chỉ hưu chiến có một ngày đêm, không hưu chiến bằng VC, cũng không hưu chiến lâu hơn VC.

Trong việc đưa ra thời gian hưu chiến chúng ta thấy rõ VC đã chơi trò tố lèn, học làm tay chơi nhiều vốn, VNCH thi lại làm bộ keo kiệt, có theo nhưng chỉ theo mỗi một nước mà thôi. Trò chơi hưu chiến thực ra không cần có nhiều vốn liếng, chỉ cần biết sử dụng vốn liếng, biết khoe vốn liếng. VNCH có nhiều vốn liếng nhưng lại không biết khoe. Vốn liếng đó, là 92,5 phần 100 dân số toàn cõi Miền Nam hiện sống dưới quyền kiểm soát của VNCH, trong 3 loại ấp A, B và C : lên đến 17 triệu vài trăm ngàn người. Như vậy, VC chỉ còn kiểm soát được có 7,5 phần 100 cộng thêm khoảng 200.000 lính chính qui BV. Với vốn liếng đó, VNCH sợ gì lại không tố cáo hơn VC trong việc kéo dài thời gian hưu chiến ? Với vốn liếng đó sao lại không đưa đề nghị hưu chiến dài hơn VC ? Với vốn liếng đó sao lại phải keo kiệt về thời gian hưu chiến hơn VC ?

Phe đồng minh vốn giàu thiện chí hòa bình đáng lý phải hưu chiến dài hạn hơn phe C.S. Hưu chiến không có nghĩa là bó tay chịu chết mà chỉ có nghĩa là dừng quân, án binh bất động, ghìm súng mà chờ. Giặc không bắn thì ta cũng bắn thêm, trai gái lấy vợ lấy chồng

nguyễn hứa đồng



Lễ, tết, hưu chiến, ngưng bắn để làm gì, được gì, lợi gì?

thêm, những kẻ hưu vong, hay du học ở ngoại quốc trở về thăm, những nhân viên thừa thãi ở các tòa đại sứ được gọi về thêm là cũng đủ gia tăng tỷ lệ dân số dưới quyền kiểm soát của mình rồi. Trong lúc đó, theo luật gia tăng dân số, mỗi ngày trôi qua, thì tỷ lệ dân ta lại cao hơn tỷ lệ dân địch 1 mức, và sau vài năm sinh đẻ, sau vài năm học sinh, sinh viên du học trở về, hoặc chính khách lưu vong và nhân viên các tòa đại sứ trở về, mang theo vợ ngoại quốc và con lai thêm nữa, thì tỷ lệ bên ta sẽ cao hơn tỷ lệ bên địch, chẳng cần phải khó nhọc đánh giặc và đồ máu làm gì nữa.

Nhưng phe đồng minh đã không làm cái chuyện thuận lý như vậy, lại đi làm cái chuyện nghịch lý, lại đề sỉ, keo kiệt trong thời gian hưu chiến. Địch đòi hưu chiến ba ngày, bên này đã không dám tố lèn ba mươi ngày, mà lại còn ôm khư khư một ngày mà thôi.

Hưu chiến để làm gì ?

Giá trị thứ nhất của hưu chiến là tuyên truyền. Hưu chiến để tỏ ra biết trọng Chúa, trọng Phật, trọng dân. Hưu chiến để tỏ ra có nhiều thiện chí hòa

bình. Lễ Chúa hưu chiến thì tức là vượt ve tin đồ Thiên Chúa giáo, lễ Phật mà hưu chiến thì tức là ve vẫn tin đồ phật giáo. Tết nhất mà hưu chiến thì tức là ninh dân tộc Việt Nam.

Vì tất cả những giá trị, và dụng ý đó, bất cứ dịp lễ nào đáng lý phe đồng minh phải tố cao thời gian hưu chiến. Phe cộng sản đưa đề nghị hưu chiến một, thì phe đồng minh không tố lèn gấp mười thời gian, cũng nên tố lèn gấp đôi gấp ba thời gian hưu chiến của đối phương.

Nhưng chưa một lần nào trong lịch sử chiến tranh này, phe đồng minh làm như vậy. Trái lại phe đồng minh vẫn chọn thái độ đề sỉ keo kiệt trong thời gian hưu chiến. Lý lẽ lớn nhất là tại vì, bởi vì, vì rằng phe cộng sản từng vi phạm hưu chiến nhiều lần, cho nên không mặc lửa chúng nó, không nên hưu chiến dài ngày để cho chúng nó lợi dụng. Làm sao chúng nó lợi dụng được thời gian hưu chiến nếu quân cán bộ này tinh mít, thính tai, đừng ngủ quên đừng bỏ trại, súng cùi ghim sẵn ở thế tác chiến, thì chúng nó làm cách gì mà lợi dụng hưu chiến được. Vả lại nếu chúng nó có thể lợi dụng hưu chiến, thì tại sao chúng ta lại không lợi dụng hưu chiến, Tại sao ta không đề phòng kỹ lưỡng mặc dù đã biết. Như vậy thì có phải vì hưu chiến, vì địch vi phạm hưu chiến cũng có lợi cho phe mạnh là phe ta. Bình chiến thi cũng đề bớt tố kém bom đạn, xương máu sinh mạng dân chúng binh sĩ trong một thời gian dài, hay vò hạn định, và nếu thấy địch đáp ứng lai rai không đánh lớn chỉ vì phạm lai rai, thì ta cứ kéo dài tình trạng gọi là Long địu hay là lai rai đó.

Ngưng bắn, hay là bình chiến, tự nó như đã nói trên, có thể là một mục đích rồi. Nhưng còn có một mục đích lớn và chính đáng hơn, là tạo cơ hội thuận tiện cho những sự mưu tim, thương thuyết hòa bình. Cùng còn có một mục đích khác khá lớn, rất lớn, là để cho dân chúng, chiến sĩ, cán bộ hai bên tập sự sống hòa bình, tập sự dứt bỏ thù hận, tập sự nhìn thẳng mặt nhau mà không hằn học định bẩm cù súng và còn có thể tập sự sống

chung, tập sự sinh hoạt chính trị chung, tập sự bầu bán với nhau từ hạ tầng đến thượng tầng.

Ngưng bắn, hưu chiến, bình chiến, cũng còn có mục đích là chuyển hướng ý thức và khả năng của những người lãnh đạo chiến tranh, của các tướng lãnh binh sĩ.

Trên đất nước VN này đã có nhiều quân trường, trại huấn luyện, nhưng chưa hề thấy có trường nào dạy cho người VN sống với nhau hòa thuận. Vậy thì hưu chiến ngừng bắn, bình chiến là cơ hội để tập sự cho dân VN sống với nhau không thù hận, hay bớt thù hận. Cũng là cơ hội để tập sự dân VN quên mùi thuốc súng, mùi thép, mùi máu, mà làm quen với mùi đàn bà, mùi hoa cỏ, mùi khí trời, mùi cút đái trẻ thơ.

Ai được lợi trong hưu chiến, ngừng bắn, bình chiến ?

Lại chỉ cần dùng câu sáo để trả lời, hỏi tức là trả lời. Bên nào ham đưa đề nghị hưu chiến bên đó hưởng lợi cho hưu chiến : Bên nào tôn trọng hưu chiến thì bên đó thấy trong sự tôn trọng hưu chiến có lợi cho bên mình. Bên nào mạnh sẵn thì nhờ hưu chiến, được nghỉ dưỡng bồi bổ sê mạnh thèm. Bên nào đã kiểm soát được 92,5 phần 100 dân số, thì nhờ hưu chiến, đàn bà để thuat, con trai con gái cưới hỏi, ăn nằm với nhau nhiều hơn, sinh viên du học, chính khách lưu vong và nhân viên tòa đại sứ thừa thãi trở về nước, sẽ tăng cao tỷ lệ dân số được kiểm soát. Tức là bên ta, bên phe đồng minh, bên phía VNCH.

Cái lợi đã rõ ràng như thế, vậy mà không hiểu tại sao bên ta, bên phe đồng minh, bên phía VNCH lại không chịu hưu chiến dài ngày, không chịu tố thèm thời gian hưu chiến, Không chịu kéo hưu chiến thành ngưng bắn, thành bình chiến.

Bên phe địch chỉ có thể lợi dụng hưu chiến hai cách mà thôi: để vi phạm hưu chiến, hoặc, là để bị dụ vào thành phố và bị diệt như thời kỳ tết Mậu Thân. Nếu phe bên kia lợi dụng hưu chiến để vi phạm, thì họ sẽ bị thế giới và dân tộc

phì nhô, khinh bỉ, chán ghét lén ăn và cũng sẽ bị quân đội đồng minh trả đũa tiêu diệt. Còn nếu phe bên kia lợi dụng hưu chiến để đại dột, để bị dụ vào bẫy rồi bị diệt, thì rõ ràng phe bên kia càng thiệt hại, phe bên này càng có lợi.

Như vậy dù lập luận cách nào, thì hưu chiến càng nhiều, càng kéo dài, càng có lợi nhiều cho phe đồng minh, phe VNCH.

Giả dụ, hưu chiến kéo dài thành ngừng binh bất động, thành định chiến không ký kết, và 2 phe không đạt được một cuộc thương thuyết có kết quả, không tìm được một giải pháp chính trị ổn thỏa nào với nhau, thì tình trạng long đong ngừng binh, định chiến đó cũng đã có lợi nhiều hơn rồi, và có lợi rất nhiều cho phe đồng minh, phe VNCH. Hãy coi tình trạng long đong đó, nếu có thể xảy ra như một tình trạng đương nhiên, được thỏa thuận ngầm, và đòi bên cứ duy trì tình trạng đó thì vẫn có nhiều lợi cho nhân dân VN hơn là trở lại tình trạng chiến tranh.

Nói qua nói lại, nói ngược nói xuôi thì chúng ta đều thấy quá rõ ràng là nếu quả thực VNCH đã kiểm soát được 92,5 phần 100 dân số, thì rất nên hưu chiến dài ngày, rất nên biến hưu chiến thành ngừng binh, thành định chiến không ký kết, vì làm như vậy sẽ có lợi quá nhiều cho VNCH và đồng minh, Mỹ sẽ có lợi là bị mòn được phong trào phản chiến Mỹ và thế giới. VNCH sẽ có lợi là tăng thêm tỷ lệ dân số dưới quyền.

GIỚI THIỆU SÁCH

Tòa soạn báo Đời vừa nhận được :

Ngàn sao tắt thở
— thơ BẠC MỆNH NHÂN

Vòng tay đêm NOËL

Tập truyện của Hoàng Ngân, Thủ Thương Ngọc, L.C.N. Cả hai tập ấn loát rất đẹp, rất công phu. Long trọng giới thiệu cùng độc giả Đời.



NG. VĂN HOÀN : Đề tôi hỏi Ng. Đức Quang xem sao ? Có gì tôi sẽ bảo Quang liên lạc và trả lời thẳng với anh. Tôi nghe nói đó là 1 bài thơ của Thanh Tuyền hay Thuyền gì đó. Quang phổ nhạc.

P.T : Đồng ý theo cách thứ nhất. Sẽ hủy bỏ hai bài thơ, tuy rất tiếc. Quả thật, không hiểu lý do gì ?

THU QUẾ : Sẽ đăng mấy bài lục bát và mấy bài 8 chữ. Thơ còn nhiều quá. Nhất định sẽ ra Vũng Tàu và sẽ tới quán Thắng Cuội.

HA TAM NHÂN : Bài thơ đầu mà vậy là hay rồi. Thời gian sau chắc chắn sẽ khác. Chưa đi Quảng Tín được vì lý do « bắt khẩu kháng ».

NGUYỄN SINH TÙ.— Thơ anh đều chọn cả. Sẽ xuất bản thơ Trần Đức Uyên, có lẽ là tập «những nụ hòn đầu chưa biết hòn». Nghe được đây chứ. Đã chuyền lời anh đến Cung tích Biền. Tôi cũng muốn «điều đình» với các anh dưới đó. Chứ không ??

TRỊNH ĐINH ÁNH.— Quả thật không nhận được bưu phiếu và thư bảo đảm của ông. Có lẽ nó còn nằm ở Tú Kieu. Lần này có gửi xin / ng tên Đinh Ngọc Tân. Trong 1 tuần ông sẽ nhận được bì. Thành thực cảm ơn ông.

BÙI VĂN BÌNH.— Lục Lật có voi ơn thơ tự do. Lần lượt sẽ ăn, những bài 6, 8.

LÊ THỦY NGUYỄN.— Thật tức không gặp nhau. Buổi sáng tôi ngồi ở bảo Đời từ sau 10 giờ. Đã thôi Tae Kwon Do vì chuyện lính tráng. Thơ sẽ đăng.

THU QUẾ : Đọc thư Quế vui lắm. Truyện ngắn đã nhận được. Sẽ trả lời sau. « Tôi sống trong một thời kỳ » sẽ đăng. Đừng nóng ruột. « Kiên tắt thang » mà !

LÈ NGỌC THẦN : Phải kiện Văn Luồng ở Ba Lê không cho biết địa chỉ của cha Giản ở đâu, Ông đã chúng tôi hỏi lại, nhưng chắc phải hỏi lâu.

VÕ THÁI TRINH : Thơ không cần theo chủ đề cho nên chẳng cần phải đủ thời gian tính. Ông gửi về bất cứ lúc nào cũng được. Báo Sống có lẽ sẽ ra sau tết. Vấn đề tăng giá báo quá thật khó khăn quá, chưa biết tính sao ! Dù sao cũng xin cảm ơn ông đã hết lòng ủng hộ Quang phổ nhạc.

THẾ PHƯƠNG : Đã nhận được hai bài sau. Sẽ đăng.

Dồn thơ vào một chỗ nó có vẻ trình trọng hơn là để rải rác. Chúc anh lành.

YẾN CHÂU — Quên làm sao được «Cố nhân» ! sẽ gửi báo tới «cụ». Phi tần chẳng bao nhiêu. Cụ cứ gửi khoảng 100.000 tiền tem về cho trị sự họ sẽ lo đầy đủ. Đề tên ông Đinh Ngọc Tân. Thơ xuân sẽ tra lời sau.

THỢ TẾU : Đồng ý cho nhập môn. Thơ khá lam. Bài đầu tiên coi như «lẽ ra mặt» để đó. Gửi ngay những bài khác ngắn hơn. (T.K.).

TÚ TRỌT : Bài thơ đã chọn còn giữ. Sẽ đăng sau, đừng nóng ruột. Bài cho số Xuân sẽ trả lời vào riêng một kỳ. Mến.

Một độc giả «Tròng lâm»: Trong 1 m, mong Tú Kieu trả lời ngay mà lại không để rõ tên gì cả. Hấp tấp quá, Tất cả sự thật về T.K là... chưa có gì hết. Hắn vốn lười, không thích suy nghĩ, lo lắng nên cứ ý ra đó. Những người tin xung quanh hắn chỉ là tin vẹt. Hắn nào rảnh mới lại tòa soạn chơi gấp hán. Chúc vui.

MẶC HUYỀN THƯƠNG.— Mục thơ ở HB do Vương Tân chọn thường xuyên. Tôi chỉ để tên cho vui. Vì một lý do riêng chưa thể rút đi được. Cả phiên, thơ sẽ đăng Mến.

lứ hờ



Đời

NGUNG BÁN... NGỪNG BUÔN

Tính chất «cuối» trong cuộc chiến tranh V.N. bây giờ rõ quá. Trước kia có người đã coi đây chỉ là một vấn đề nội bộ, có người coi là cuộc đấu đá giữa hai ý thức hệ hữu thần và vô thần, và hai phe Nam Bắc đều kêu ầm lên là bị xâm lăng. Dù dưới bộ mặt nào, mặt đất chữ S này cũng đã bị cày ngược lên tới 900lo, dân chết và nghèo 900lo và danh dự, uy tín của tờ quốc cung mất 900lo rồi. Dù sao thì cuộc chiến cũng còn tiếp diễn nữa. Nó sẽ tiếp diễn trong khía cạnh khôi hài, chưa chát, khổn nạn của nó. Nhờ ơn Chúa, thiên hạ sẽ nghỉ đánh nhau một ngày Noel để rồi tiếp tục 364 ngày nữa cho trọn từng năm.

Chiến tranh này phải tiếp diễn vì chúng nó đã toa rập với nhau rõ rệt. Không ai mong cho Mỹ ở lại Miền Nam này cho bằng Bắc Việt. Không ai mong cho Bắc Việt đem quân vào Nam nhiều bằng Hoa Kỳ. Ngược dời không ?

Thật vậy, đừng có tưởng Xuân Thủy năng nắc đồi quân Mỹ rút lui mà tưởng thật. Nếu không có Mỹ ở Miền Nam thì vong hồn Bắc, Đảng và Chính phủ Miền Bắc lấy gì làm huyền thoại để bắt buộc Nhân dân Miền Bắc thi đua làm việc bằng hai, bằng ba ? Một nhà báo Pháp đã cho biết hiện giờ tại Miền Bắc, Tượng và ảnh cụ Hồ đang cầm quyền. Lê Duẩn vác tượng ra để Trường Chinh, Trường Chinh đem ảnh ra choc Lê Duẩn. Cụ Tôn Đức Thắng ngồi chơi xơi nước. Khâu hiệu : « Giải phóng Miền Nam, xây dựng Miền Bắc » là tấm màn bịt mắt bắt đê rất công hiệu. Vậy thì, nếu « Mỹ cút, Ngụy nhào » thì nỗi xúp de Miền Bắc nồ tung ngay,

Ngược lại, có bao giờ Hoa Kỳ đánh Cộng sản thận ở đây đâu ? Hôm nay nghe ông Pac-Chung-Hy nói mới biết : « 50.000 lính Đại Hàn sẽ ở lại Việt

Nam mãi vì quân đội Hàn đã được tối tân hóa từ lâu, còn quân đội Việt Nam thì còn lâu mới tối tân hóa đúng mức ». Trời đất ơi ! Chán chua ? Thị ra, anh Mèo muốn nuôi dưỡng đối phương để cho sự hiện diện của mình có ý nghĩa.

Hôm trước cảnh Phún-bờ-Rai, ng hị sĩ chủ hòa Mỹ cũng đã kêu lên : « Các quân đội Đồng Minh chưa đánh công hết lòng ». Hết lòng sao được khi xép chỉ cho hùn hợp lai rai ?

Chung quy, bề ngoài thì chúng chống nhau mà bên trong thì ăn cành với nhau để làm hại dân tộc này. Thảo nào, tình thế cứ rối ben. Nay quẹo bên này, mai de bên kia, thằng dân chả biết đường nào mà rờ cǎ. Những người chống Cộng hăng hái nhất lại bị bạc đãi, hâm hại nhiều nhất. Những tên lưu manh làm tay sai cho ngoại quốc tệ hại nhất lại được kết nạp vào hàng ngũ cách mạng nhiều nhất.

Đứng kẹt giữa hai tên lái buôn man rợ đó, chính quyền và nhân dân Miền Nam quả thật khốn khổ muôn chiều. Muốn cứu nước ? Chưa nghĩ tới đã bị đập chết. Muốn bán nước ? Nước đâu mà bán ? Trong cuộc đánh bẹp này, dân bị lột truồng đằng khố, chánh quyền đói khi lúng túng như mặc áo thụng ra đường.

Rút cuộc, thế nào cũng có một ngày, nhân dân Miền Nam lập bàn thờ rước hai ngài Tư bản và Võ sán lên và khấn một cách ngây thơ rằng :

— Lạy ngài Cộng Sản. Nếu quả thật ngài còn yêu bọn con dân Miền Nam này thì xin ngài hoan hỉ ở yên ngoài đó một thời gian. Không có các ngài vào đây thì bọn Mỹ chẳng có lý do gì để ở lại nữa.

— Lạy ngài tư bản. Xin ngài có đánh thì đánh thật, Chứ đừng làm cái trò ma giáo vừa đánh vừa xoa khiến ngoài kia họ tưởng bở, cứ nhào vô hoài. Làm sao mà yên được ? Nếu các ngài có định đơn chợp chố khác thì cũng ra ơn quét đơn cho sạch sẽ dùm. Nếu ngài có ăn cháo đái bát thì cũng xin đê yên cho chúng con quét lầy, đừng hại chúng con.

Mấy hôm rày, trời đồi gió, khí hậu oi bức, khó thở. Ấy vậy mà quý vị chuyên viên đón gió lại hăng hái vô cùng. Ông này bảo : « Chuyến này chờ tới tay tôi ». Ông kia bảo : « Trời sắp sáng ». — Cố ông lại reo lên : — « Tổng thống nồi dúa là có chuyện rồi ». Ồi chao ! Đất nước này bị hai nhà thầu lớn nhất độc quyền hâm hại chưa đủ hay sao mà mấy cậu nhà thầu choai choai còn đồi nhảy ra đánh hôi nữa ? Thôi can các ngài. Xin ở nhà « đọc sách trống bông », cho dân nhở. Mà coi chừng đó ! Đọc sách mà không hiểu nghĩa « xuất xứ » của sách đê ra làm lão thì phải biết thiện với sách. Trống bông mà không trong sạch như bông thì... e bông nô lại thiện hộ cho mình !

Thoa CRÈME THORAKAO đi nắng không đèn nám, khỏi đồi phấn



phóng sự

đi boum đêm giáng sinh

của
LAM THIEN HƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ĐOAN

Cuộc vui thực sự bắt đầu «toát mồ hôi lạnh» khi tiếng chuông đồ hồi báo hiệu giờ Chúa ra Đời. Những chùm hoa giấy được tung lên, những cành tay ôm ghì và những nụ hôn miệt mài, đầm đuối. Từng đôi tình nhân như nhập làm một, không khác gì những cảnh mặn dinh liền cùng thân cây cỏ đơn, những đàm sòng tấp vào bờ xa ngút mắt.

Ban nhạc sống ở góc phòng đã cắt ngang một bản nhạc buồn, những tay đàn áo quần rót đầm mồ hôi, chemise tut khuy bày ra những khoảng ngực trần, gầy nhom và trắng bě. Trước bối cảnh đầy «cường lực» như vậy, một chàng nhạc công khệnh khạng bước về khung cửa sổ, anh ta với chai Johnny Walker cầm trên tay, chậm rãi đưa lên miệng tu một hơi dài, không dứt. Chàng nhạc công buồn bã nhìn vào giữa gian phòng, những thân hình nhẽ nhẽ vẫn chưa muốn rời nhau, da thịt vẫn dính liỀn, khiến chàng ta buồn da diết.

Tôi vẫn ngồi bên Phấn trong một góc cột, giữa cuộc vui đêm Giáng Sinh, con bé nhảm mát, gục đầu trên phiến đá mài, ngủ vùi một cách say xưa, dễ dãi. Cho dù tuổi trẻ khôn hơn người già, tuổi trẻ khởi đầu cuộc hành trình trong miệt mài vô biễn, tuổi trẻ mất niềm tin và thụ động, ở một giây phút nào đó, khuôn mặt thời gian chưa hẳn tàn nhẫn, thản nhiên. Tuổi thanh niên vẫn còn ăn chia vѣ tuyệt vời của nó. Ý nghĩ chợt đến làm tôi thương Phấn khôn cùng. Mới bằng tí tuổi đầu, trên tay nó không hề cầm được cành

hoa thương yêu. Nó đã thở những giọt cường toan hủy hoại luân lưu trong tim nó. Nếu không có sự bất hạnh xảy ra, vào giây phút thiêng liêng này, Phấn đang ngủ ngon trên chiếc giường nem êm ám, hồng phúc Giáng Sinh biết đâu chẳng ngập tràn giấc ngủ trẻ thơ, mong mị. Vì ai Phấn nằm co quắp ở đây? Hàng mi cong khóa lấp đôi mắt còn phảng phất niềm vô tư, nhưng bàn tay búp măng lại co quắp những hận thù chán nản. Vì ai? Xã hội phản trắc này? Cuộc chiến đã man này? Hay những phần tử đang sống, đang huênh hoang, đang thụ hưởng trong xã hội và cuộc chiến đó? Mỗi người là một định mệnh, không định mệnh nào khác định mệnh nào, chỉ có nhiều kẻ cố tình đổi khác căn phần của họ mà thôi.

Cơn gió lạnh thổi qua những cánh cửa mang theo sự giá băng vào trong căn phòng, những cặp trai gái xa lạ đã mệt nhoài nằm xuống nền đá hoa, nhưng thân thể họ vẫn như những con rắn quấn vào nhau, túc tần, nhẽ nhại. Một đống lửa được Papa của Phấn truyền lệnh cho gia nhân đốt lên, hơi ấm bập bùng len lỏi khắp gian phòng nhưng cũng không xua đuổi nổi cơn gió băng hoàng, không quấn quýt. Ánh lửa đỏ lòm khiến

ngoài đời sống, Họ như người đuổi theo một cái bóng huy hoàng, khi càng tới gần mục đích bao nhiêu cái bóng càng xa họ bấy nhiêu. Đó là niềm kiêu hỗn bi thảm nhất của động vật người. Động vật biết khóc, biết đi, biết nồng nàn, biết lạnh nhạt này tự bước vào vòng tròn do họ vẽ ra rồi thảm sâu, bất lực trong đó.

Tôi đưa mắt nhìn chàng nhạc công, anh ta đã làm một cô gái vào vòng tay từ lúc nào, tia mắt anh chàng không còn uất khi cầm chai Scotch trên tay, nó đã dấy lên đầy những tia nhìn đam mê và ranh mãnh. Theo sự điều khiển của anh nhạc công Hippie, thiếu nữ nhảm nghiền mắt và nu cười cất lên tè buốt. Tiếng cười thỏa mãn của cô gái khiến người ta liên tưởng đến một trận mưa rào. Mà ngoài kia trời đã mưa thực sự, qua cánh cửa sổ mở toang, tôi nhìn thấy những giọt mưa mỏng như sợi chỉ chan hòa trên cây lá. Mưa chao nghiêng như giấc mộng chap chờn. Mưa vồn vã như tia nhìn của một tình nhân lâu ngày xa cách. Mưa thiên nhiên và mưa trong lòng, tuy hoàn toàn khác nhau, nhưng cái tràn trề cả hai vỏ tình gấp gáp.

Một tiếng thở dài làm tôi giật mình, Papa của Phấn vừa đẩy con Jackie ra khỏi vòng tay, duron người lên định vùng dậy. Nhưng như bị khối đá nghìn cân trời ghi, cả thảy thế phì nhiêu của ông già rơi phịch xuống nền đá hoa trở lại, Papa Phấn đành tiếp tục ôm đứa con gái bằng tay con cháu ông ta mới ông tìm mỏi Jackie, ông thèi tháo nói với con bé câu «Joye Noel» nhưng lời chúc tụng đó nhạt nhòa như tiếng náu. Với số tuổi ấy trên vai cho dù ăn uống tầm bõ đến đâu, ông già vẫn không tránh khỏi cuộc đăng trình gần đất xa trời. Ông đã tới thời hối tiếc về những việc làm của mình, như cánh lá vàng hối tiếc thủa xanh non trên cành cây tròn căng, xưa cũ. Papa Phấn vì thế, càng phục sinh công lực của mình bao nhiêu, khuôn mặt ông càng thảm hại hơn lúc bình thường. Ông già là quả táo khô, nắm bắt động trong chiếc bình thủy tinh vĩ đại. Tôi ngó Phấn rồi lại đảo mắt nhìn về hướng ông già: Hai cha con là hai thế giới, hai đường thẳng song song nhưng nghìn trùng cõi đơn, xa cách với nhau. Cùng một giọng máu, một san sẻ của thịt da, một kỷ công của tạo hóa, nhưng cả hai cha con đây ly tan và khác biệt kỷ cục. Đất nước cõi này, khổn nạn thay, lại ở trong tay những ông già đại loại như «Papa Phấn», thế nên, chúng ta không lạ gì giọng giống «Việt Nam minh» đốt đuốc cǎ nǎm cũng chưa tìm ra một khuôn mặt khổ dĩ gánh nổi danh từ «Bác học», đã rách nát rồi càng tả tội thêm, đã lưu đầy rồi càng biệt lầm thêm trên trường giang lịch sử.

Về một nhoài của «Pa pa» Phấn làm cái Boum đêm Giáng Sinh bắt đầu thấp thoáng bầu khí rã rời. Tôi vươn vai đứng dậy định bước ra đường tìm xe lang thang dưới mưa. Tôi muốn tới một nơi nào đó, dừng nhìn hang Bethlehem và chiêm nghiệm về sự bất lực của Thiên Chúa. Trước cao trào giải thoát thập

phận con người, tôi thấy Chúa cõi đơn hơn bao giờ hết. Tôi thấy Chúa cõi ngắn hạn, sợ bom. Chúa hiện thân thật ngạo mạn và cao vời, xa tít.

H. ạ, đó là lý do khiến anh bỏ trốn thành phố mỗi dịp Giáng sinh, và như vậy. Giáng sinh năm nay anh cũng tìm đến một vùng đất nào xa xôi tội nghiệp Xin mượn những ngôn từ hèn mọn trong thiên phóng sự này, chúc em và bằng hữu trai gái của em mợ. Giáng sinh đầy ánh mặt trời. Hận thù sẽ rã cánh Tối tăm sẽ tan biến. Loài người sẽ vò vây thương yêu nhau.

Anh không đủ can đảm cùng em vui chơi trong một cái Boum Đèn Giáng Sinh, khi bên cạnh đời sống chúng ta, chỉ cách non một cây số đường trường những chiến sĩ (thế hệ khốn nạn với ta) đang nằm dưới hố cá nhân, khuôn mặt hằn lên, ghìm súng đợi chờ thần chết đến với họ. Anh không còn lòng dạ nào hòn lên môi em nụ hôn kết tinh những rung động bàng hoàng khi bên cạnh chúng ta đầy những thân phận khốn khổ, Giáng sinh, với họ chỉ là ngôn từ rỗng tuếch mơ hồ, bởi từ 20 năm nay, chưa một ai nhìn rõ mặt cái đêm kỷ niệm Chúa ra đời. Những người chủ mưu cuộc chiến tranh tương tàn này, đã bày trò hưu chiến trong đêm Noel. Nhưng biết năm nay, đêm thiêng liêng ấy, thay vì súng - ngừng nỗi, máu ngừng rơi.

Thay vì khói xăng đặc không quyện trên bầu trời, những loạt súng ngừng nỗi kéo dài hơi cho một vài mạng sống, không khí «Đèn Bình Yên» càng hồi hộp hơn, bí mật, dẽ sợ hơn. Và như vậy H. ơi, anh phải đến với họ, chia sớt những chua xót è chè, cưu mang những hơi thở pháp phong, đứt đoạn.

H. ạ, anh xin em đừng buồn, cuộc đời thế hiện những bất công, những thành tựu dở dang, những giọt dương cầm nhói đau, uất ức. Anh yêu em nhưng anh còn yêu loài người, xin vì anh, H. thản nhiên nhận chịu cắn phàn lây lắt của anh. Như nhận chịu cuộc tình bão táp của chúng mình vậy đó. Mỗi đời người phải có một lần đau đớn tận cùng, sầu thảm tận cùng, phải xa em, anh thấy mình đã có sự quắn quại tận cùng đó vậy.

Tôi cài khuy chiếc áo lạnh, bước qua những thân thể nhẽ nhại lõa lồ, nhưng vừa đến giữ phòng tôi với vàng dừng lại. Cánh cửa chính bật tung ra, cùng với một chục cặp trai gái ứ ứnh vào. Mít tinh nào tên này cũng ướt mềm, nhưng miệng họ không ngọt la hét những câu tục tằn, thô lỗ. Đám HIPPY (vàng họ ăn mặc kỳ dị theo thời trang HIPPY) còn có 4 tên ngoại quốc, tóc tai dài ngoòng, cao lèn khênh, cả chục vòng sáu màu vàng quấn chung quanh cổ. Sự ồn ào của bọn lá mặt, khiến tôi với vàng trốn về góc cột mat mờ lớn quan sát.

Bọn trai gái mới vào chia nhau lời cõi những người nằm khoèo dưới nền nhà dày, chúng vác đòn đánh tung tung và gỗ trống bùng bùng làm nhiều kẻ muối ngù yên cõi không tài nào nhảm mắt tiến

được. Gian phòng trở lại ôn ào, khích động như lúc đầu, cuộc vui khởi sự bước sang giai đoạn gay cấn. « Papa Phấn » như kẻ vừa lấy xong phong độ, ông rời khỏi vòng tay con nhóc Jackie. khập khẽ bước lên bục nhạc, vỗ tay ra đàu cho toàn thể yên lặng. Bằng cái nhếch môi nhà nghề, Papa Phấn iam bộ đồng đặc nói :

— Thưa...thưa...quý hữu, nhân danh người đứng ra tổ chức Boum Sinh nhật hôm nay, tôi đề nghị với quý hữu một cuộc vui không kém phần thú vị...

Một Hippy nhóc tí rú lèn cát ngang lời nói của ông già...gân.

Nó nhảy choi choi giữa phòng như con vũ quay trên sân rồi hech mặt lên hắng giọng với ông già thách thức :

— Ông Hippy...lão ơi ! ông dám « choi đậm cá hội đồng » không, ông có đủ can đảm, sức lực thi đấu cùng bạn trẻ này không, Nào, nào « Happy New Year », a lè hấp, anh ta đâu, mau.., thoát y vù !

Papa Phấn hốt hoảng hé vào micro :

— Si tốp ! Si tốp ! Hồi quý hữu, đây xin can. Món thoát y, món « bè » chúng ta xài cả năm rồi, chán lắm. Hơn nữa, đêm nay là đêm lịch sử, đêm trong sạch, tôi đề nghị quý hữu là chúng ta mở cuộc « khiêu vũ luân lưu », sau tiếng hét của tôi, ai vò được người nào thì nhảy và hôn với người đó. Rồi đổi qua, đổi lại vòng vòng, đúng theo phương châm « làm tình đi, đừng chiến tranh ». Nào, mờ...hai...ba...bắt đầu.

Tiếng hét của Papa Phấn vừa dứt ban nhạc liền chơi ngay một bản nhạc giật gân, toàn thể trai gái hiện diện trong phòng túa ra như bầy ong mất tổ. Họ dàn nhau những con mồi đầy tối bên đồng lúa, và lác lư, nhún nhảy theo điệu nhạc. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống chân cột, ý nghĩ lẳng lặng giống một loài thú bị thương nhìn thần được trời lành bèn ngoài khép mít, thật thèm thường nhưng bất lực, thật say mê nhưng chán ngán tuyệt vời. Đôi mắt vẫn chỉ biết bất động theo dõi những bước chân bập bùng, những thân hình xoáy tít.

Bọn Hippy trẻ lắc lư chuyền đảo lia lịa, đầu chung hất tới hất lui theo điệu A gogo, những mái tóc lòa xóa thẩm mòi hói dính bết vào mặt, vào gáy. Tôi nghiệp nhất là mấy ông Hippy già, nhiều cái bụng phi nộn cố gắng lắc lư, nhiều cái đầu tròn hói cố gắng đảo qua đảo lại. Nhưng bởi sức yếu, vai già, đám HIPPY này mỗi phút một trổ nên khôi hài kêu cõm. Ôi đáng thương thay nhưng bậc cha chú chúng tôi, các ông đang tự làm hề cho các thế hệ măng non kế tiếp.

Cuộc « khiêu vũ luân lưu » chấm dứt bởi một tiếng thét « Good bye ! Good bye ! Hôn đi anh em ơi » Vọng ra từ một góc phòng, cả đám ôm ghi nhau hòn dài, nín thở. Tuy tuyệt vọng cực độ, tôi cũng phải phi cười, vì ngoài kia, có những thằng Hippy không vò kịp được đảo, dành phải ôm quấn lấy nhau, nhăn mũi, méo mặt hòn nhau... làm quà sinh nhật.

Không hiểu nụ hôn kéo dài bao lâu, nhưng tôi thấy nhiều người mệt mỏi ngã nhào xuống đất. Những thân hình và những thân hình, Những hòn đảo

nhấp nhô vào những cú lao đều lũi, thê thiết. Tất cả đã nằm bất động rồi đây, như những bức tượng vụn vè bất động trong Hang đá làm bằng giấy cứng. Nhưng bỗng dừng một tên Méo loạng quạng đứng dậy, hán giọng tay lén miệng thay cái micro, nói bằng thứ giọng khìn khít của miền Nam Mỹ :

— Chúng ta ăn « Réveillon ».

Hắn bụng đã đói, nghe đến « ăn » nhiều tên vội ngọt đầu dại, nhưng tất cả không thấy món nhậu nằm ở đâu, chỉ thấy một cô gái tóc dài thướt tha mặc chiếc mini Jupe quá hè tiện vải rời chỗ nằm nhảy lán chiếc bàn vuông, láng bóng. Khi thiếu nữ hất mái tóc về phía sau, khuôn mặt bầu bĩnh của cô ta làm tôi giật mình. Đúng rồi, nó chính là con Ngọc Giao em tôi. Với mái tóc đó, đôi chân đó khuôn mặt đó, đứa em gái thân yêu bỏ nhà ra đi nay đã trở về. Vóc dáng có tiêu tụy hơn. Đôi mắt có buồn thảm hơn, Nhưng nó vẫn không hề đổi khác.

Nghĩ đến bà cô mất trí ở nhà, chiều chiều giờ hai tay lên cao, đòi mắt thất thần nhìn từng cụm mây trời dìu nhau trôi lẳng lặng. Nghĩ đến đám tang của con Thúy Giao, em nó, tôi muốn gào tên Ngọc Giao cho vang dội ngút ngàn, nhưng con bé đang lột bỏ từ từ y phục trên người kèm hồn âm thanh tôi thoát khỏi cuống họng.

Bọn nhạc công đậm một bản buồn buồn làm phòng cho Ngọc Giao... thoát y « mệnh danh là » món ăn « Réveillon » cho đám Hippy, mỗi nốt nhạc trầm trầm dậy là mỗi mảnh vải được vắt khỏi thân hình này nở, mời gọi. Khi con bé hoàn toàn biến thành bà Eve, cả phòng đã cười rú lèn vì trên thân thể của nó viết nhiều câu khẩu hiệu bằng mực xanh đỏ.

Da thịt Ngọc Giao biến thành tấm bảng vô tri, ai đó đã khắc vào « tấm bảng sống » ấy những câu đại loại như « Joye Noell » « Happy new Year » và « Make Love, Not War »...

Không cầm lòng nổi nữa, tôi chạy lại bên Ngọc Giao bằng một giọng xúc động tuyệt vời, tôi nói với nó :

— Ngọc Giao, anh của em đây Giao. Em về với mẹ đi. Mẹ nhớ em vò cùng.

Ngọc Giao không buồn ôm áo quần che cái thân thể lõa lồ lại, nó giương mính nhìn tôi trân trân, nhưng tuyệt nhiên miệng nín thinh không phản ứng gì hết. Tôi càng van nài hơn.

— Giao, nghe anh. Mẹ mất trí rồi, Thúy tự tử rồi, nhà hiện nay trống vắng, em về săn sóc cho mẹ đi. Mẹ sẽ vì em mà tiếp tục cuộc đời lây lắt ! Về đi.

Ngọc Giao vẫn im lặng, nó thản nhiên nhảy xuống vòng tay thằng Mỹ vừa do lèn, và lạnh lùng để thằng Mỹ nó dùi tới một góc phòng u tối. Lạy Chúa, Chúa thấy gì không, xã hội này, cuộc sống này, đã giết chết tình cảm trong con người chúng tôi rồi đó.

Giao ơi, em không nhận anh, nhận mẹ, làm sao em có thể nhận ra những người chung quanh. Em sẽ bước vào một thế giới đầy những ngô nhặt, hận thù. Nghe anh, về đi Giao.

(Tiếp theo ĐỎ số 14)

Mới 6 giờ chiều mà trời đã có vẻ hơi tối. Trong căn nhà sáng ấm hán thấy khoan khoái. Tuy nhiên không có một cảm giác nào là hán đang ở trong 1 ô điểm hay bất cứ một cảm giác tội lỗi đè hèn nào. Cái đặc điểm của chuyến « đi » này là hán thấy yêu đời. Khi người em mít xanh sưa soạn xong bữa ăn thì em ra tiếp rượu hán. Em tắt đèn để ngồi trong bóng tối nhìn ra cánh đồng vàng bát ngát. Đêm ấy lại là 1 đêm trắng mà trời bắt đầu đổ tuyết. Bầu trời trắng nhạt lót phớt bóng tuyết bay nghiêng. Hán, một người vùng nhiệt đới không ngờ đêm nay lại thấy tuyết rơi lần đầu tiên trong đời mình. Tất cả sự hân hoan mãn nguyện lò trên nét mặt, em ngồi sát lại hán mà tâm sự. Câu chuyện xoay quanh vấn đề em thích điều này em thích điều nọ. Nếu hán không gặp được người em này thì có lẽ hán đã ngộ nhận chí em ta ở Pháp chỉ là một phuơng lưu manh, đồ bẩn. Đây là một chí em biết nghệ thuật tờ thăm cho cuộc đời khách lạ, dù chỉ là 1 buổi chiều. Em ôm ấp hán như thực tinh muối hán được sưng sướng. Em biết hán đã bị các đồng nghiệp của em làm vỡ mộng nhiều lần nên em khuyên hán hãy quên đi hết mọi bức minh và cừ từ thông thả đâu sẽ có đó đứng vội và làm chỉ cho mất sự thận mật. Đến bữa ăn em ngồi ăn uống qua loa để tiếp chuyện hán. Món

em nấu cũng có hán. Chẳng phải vì hán đòi mà em thực tất cả những gì don ra đều thuộc loại mịc tiền. Em lại cứ hán ăn thêm uống thêm. Em giải thích đây là loại rượu chát lâu đời. Hán này mà vào tiệm sang nò chém lầm. Em ngồi nhâm nháp tiếp chuyện hán như tiếp 1 đức lang trùn mà em kinh nể : Có lẽ em ăn uống giữ eo nên chỉ ngồi cười nói yên thuyền. Rượu vào làm hán lâng lâng chuênh choáng, ghe tiếng em nói như mím, đến khi dùng hoa quả, em lại hán ngồi gợt cát từng miếng đào vào miệng hán. Hán cười có vợ, hán biết dù có vợ cũng chưa hán ra phòng khách. Bên ngoài

đã được hưởng một bữa ăn và tình tứ như vậy. Ăn rồi em hán ra phòng khách. Bên ngoài

THƠ CÀY



« CHỊ EM TA » Ở BALÉ

chuyện Ba Lê do phóng viên Văn Luông gửi về

tuyết đã phủ trắng xóa cánh đồng. Xa xa là vài căn nhà có ánh đèn tỏa ra ấm áp. Hán thấy hạnh phúc hơn bao giờ. Cái khoái là ở chỗ thấy mình được ấm áp và trước cái cảnh lạnh lẽo tịch mịch bên ngoài. Em bỏ hán một mình để đi dạo dẹp. Hán ngồi đó nghĩ ngồi mòng lung. Cái thân phận hán đâu có dễ gì mà được sống 1 đêm như đêm nay. Một thằng dân nhược tiểu, một đất nước chiến tranh đến rách nát và một đời sống thoái mái ấm áp như chỗ này quả thật là 1 sự vô lý mà hán chưa hề dám mơ trước bao giờ.

Em đê nhạc nhẹ nhẹ trong phòng ngủ rồi ra cười hỏi han hán có muốn nhâm nháp thêm chút gì nữa không ? Hán đâu phải là 1 bom nhựt. Hán kêu khát nước, em đi tới máy vắt cho hán 1 ly nước cam. Cái thứ cam đỗ rực rỡ vào ngót và tĩnh tảo hán con say. Hán nhận ra em đã thay đồ ngủ. Em mặc chiếc áo choàng dài tới gót. Một thứ áo trông cũng ấm áp như vậy. Ăn rồi em hán ra phòng khách. Bên ngoài

Em đài hán hồn em để thường công. Em nhõng nhẽo như đứa trẻ thơ. Hán mới đầu còn thấy ngượng nhưng rồi hán cũng bị tính hồn nhiên của em làm cho bạo dạn. Khi em ôm ấp hán, một mùi thơm nhẹ làm hán ngây ngất. Hán tay may tay chà bị em cắn khẽ mà cười. Ngồi nói chuyện đến khuya em kêu buồn ngủ. Em mòi hán vô phòng tắm sơ qua, khi tắm xong, chính em cầm khăn bông thấm nước cho hán. Đêm chỉ còn mờ mờ diu dừ. Hán đặt mình xuống giường mới thấy giường êm ái thường. Cũng là một tấm nệm, sao tấm nệm này lại mềm nhún lả kỳ. Em thấy hán không mặc đồ ngủ chỉ cười. Em cởi áo choàng tới nằm cạnh hán. Tay em từ từ làm phép mầu ban sự đê mê vào da thịt hán. Tất cả ánh hường của một bữa ăn thịnh soạn, của những ly rượu cộp đong sanh khí bày giờ như muôn nỗi lửa bốc cháy khắp cơ thể hán. Biết vậy nên em cù nhẹ nhàng làm hán đê mè. Đây đúng là một nghệ thuật. Hán ôm lấy em mà nán ní.

em tại càng trồ tài tuyệt kỹ. Chẳng những tay em mà mỗi em cũng là một phép mầu đưa hán tới những cảm giác rung chuyển cơ thể. Hán không còn có thể kìm giữ được nữa. Em hình như hiểu tình hình cúi xuống, giúp hán thoát sự dồn ép đã dấy lên từ hồi nào. Em cũng tỏ như thấy thỏa mãn tràn ngập cơ thể mình. Tất cả là một sự rung cảm giữa hai cơ thể. Cảnh phong sau những nhịp thở, tiếng nồng nịu nóng bỏng lại thấy tiếng em cười nhẹ và vỗ về hán. Em làm bộ như hán là 1 tên giặc đấu vừa thắng trận. Em hỏi hán làm gì mà hung dữ như vậy. Hán » cười, cái cười chia sẻ một cuộc ám mưu vừa thành tựu. Em với tay đưa cho hán 1 ly rượu lạnh mát, uống vào thấy sự tĩnh táo chuyển vào cơ thể. Em nắm nhẹ gối đầu lèn ngực hán mà trò chuyện. Tuy ngoài trời lạnh nhưng bên trong căn nhà có lò sưởi bằng hơi nước nên ấm áp dễ chịu thoải mái không ngờ. Hán lặng nghe em kể chuyện. Hán ngâm làn

tóc nâu Tây phương, nhìn làn da trắng nõn như bức tượng bằng thạch cao. Tuy vậy những sợi lông vàng óng trên da thịt em làm cho hán cảm thấy có lẽ thân hình người đàn bà phương Tây gần những đặc tính loài muông thú hơn. Thấy hán ngày người nhìn em, em như đoán biết. Em hỏi hán về đặc điểm của người đàn bà Đông phương. Em tâm sự rằng nhìn 1 người Phương Đông em có cảm tưởng là có cả 1 vực thẩm bí ẩn không ai hiểu nổi. Hán bày giờ mới đủ bình tĩnh để hưởng hết cảm giác xa lạ của 1 thân hình một chủng tộc khác. Em cũng không vừa, vận hết sự nồng cháy của đôi tay để làm hán ham muốn đến cực độ. Đôi tay em lúc ghi, lúc xiết lấy cơ thể hán như quyết bắt hán phải chịu minh, phải gia tăng nhịp độ truyền cảm của hán qua thân xác em. Hồi nay tất cả sự bùng cháy chỉ vì những đồn ép quá dư thừa, bây giờ mới là những đê mê có kiểm soát, ý thức được rõ ràng. Sự thoát

Đến sáng ra trời sương mù âm u. Thứ giác dậy hán thấy tiếng em đang lách cánh bầy bàn diêm tàn. Vùng đứng dậy hán thấy khoẻ khìn chí không mệt mỏi như sau những chuyến đi rẻ tiền. Nhìn ra ngoài tất cả chỉ là mầu trang toát tối tận chân trời chưa bao giờ có cảnh lá mặt như vậy. Tuyết phủ dày đặc làm hình thù mọi vật như mềm mại hàn đi. Mái nhà như được lợp bằng 1 thứ rơm trang và mềm.

Bữa ăn sáng cũng rất ngon miệng. Hột gà và Jampon, sữa và cà phê được bày thật lịch sự. Người Tây phương phần đông có sở thích rã phú hộ. Những đồ bày biện đồ dùn

như có tính cách nghệ thuật nhiều hơn là lợi ích. Chiếc khăn bàn trắng, đồ sứ muỗng nĩa sáng quắc bóng lỏng, chỗ này mà còn sang trọng như vậy chỗ khác chỉ còn huy hoàng hơn nhiều. Sau bữa sáng em rủ hán mặc thật ấm để đi dạo 1 vòng trong tuyêt. Ra ngoài trời lạnh buốt nhưng vì khò ráo nên là một thử lạnh rất khác người. Lớp tuyêt phủ mặt đất dày độ hai chục

phân tây. Có chỗ dày tới nửa thước. Bước những bước đầu tiên trên lớp tuyêt trắng mịn và mới tinh làm hán có cảm tưởng như kẻ đầu tiên đặt chân tới chốn này. Em bỏ hán chạy tung tăng như đứa trẻ. Em nắm những nam tuyêt liệng hán. Khi trúng hán có cảm tưởng như bị 1 mớ bòng gòn thật lạnh. Hán thấy tuyêt như 1 thứ quen thuộc và làm con người trẻ lại như đứa trẻ lần đầu tiên vớ được 1 cồn cát trắng mịn. Em nó đưa chân rồi tới khoác chặt lấy lưng hán mà đi. Cặp tinh nhân đi trên con đường vắng giữa những cánh đồng trắng toát và vắng vẻ... Sau một vòng dạo tuyêt, hán trở về căn nhà đã khá quen thuộc. Em lại bắt hán ngồi nhau nhét 1 ly rượu nhẹ với khoai tây chiên mỏng như vỏ bào.

Em lại nhào vô bếp vừa nấu nướng vừa hát như một người vợ trẻ cao hứng. Em đứng trong phòng ăn nói với hán. Ngồi nhấp nháp ly rượu hán quên rằng hán mới chỉ ưu lại căn nhà này từ chiều hôm qua. Tất cả đã trở thành thân mật như thế hán sẽ ở lại nơi này mãi mãi. Bữa cơm trưa cũng rất thịnh soạn. Em đã trả tài bê phuộc làm hán ngạc nhiên. Chẳng hiểu nổi một người đàn bà có cơ sở sống như vậy, có tài nấu nướng như vậy mà lại đang làm đi làm một nghề bị xã hội khi rẽ. Hán định hỏi em tại sao và muốn tìm hiểu rõ vắng cửa em nhưng em khước từ. Em nói sự thật đó chẳng có lợi gì cho cuộc gặp gỡ này. Với giọng thực cảm động em nói, bèn tai hán. «Anh hãy nhớ có một người bạn gái nhỏ sẵn sàng chờ anh sau

khi anh rời nơi này. «Bữa ăn trưa kết thúc.. Hán cảm thấy cần phải ngáo một giấc vì hơi men bốc lên làm m.t hán nặng như chì... Đến khi hán tỉnh dậy thì em đang nằm đọc sách cạnh hán. Bỏ cuốn sách xuống em ôm hán vào lòng mà hôn. Em lại đưa cho hán 1 ly nước cam lạnh và ngọt ngào. Nhìn đồng hồ hán đặt mình vì đã 3 giờ chiều, một chiều chúa nhụt thường là té nhẹ, nhưng bây giờ hán muốn kéo dài giờ phút này. Thấy hán nhìn đồng hồ, em nói một cách buồn rầu « thời gian qua mau phải không anh, việc gì rồi cũng có lúc kết thúc nhất là giờ phút hạnh phúc. » Em hỏi hán có vui không? ? Có khỏe không, Trong giờ phút chót của cuộc tiếp xúc giữa 2 thân xác, em đã chiều hán đủ đường đủ kiểu. Hán không ngờ trong 1 thời gian ngắn như vậy mà hán cứ xung sực như thường. Có lẽ nhờ sự dinh dưỡng đặc biệt do em sửa soạn nên hán lấy lại sức dễ dàng sau 1 lúc nghỉ ngơi. Hán tham lam diện cuồng gõ gạc cho tới lúc em từ từ đẩy hán ra và nói : « Sao anh dữ thế? Anh không nghĩ rằng em sẽ bị đau sao? » Nói rồi em vỗ phòng tay em.

Có lẽ em nhìn kính chiếu hậu nên em đưa tay lên cao như vẫy hán lần chót. Lên lâu tất cả mấy bạn hán đã đi chơi hết. Còn lại mình hán nằm trên chiếc giường cứng và bè borden, hán nhắm mắt cố tìm giấc ngủ. Nhưng thực ra hán đang chết lặng vì tiếc nuối một cái gì đã mất. Sau một chuyến đi chơi như vậy lúc trở về bao giờ cũng thật buồn, thật trống rỗng.

KÝ TÓI : «anh em ta» ở Balé, một bất ngờ khó chịu.



VÕ-TÁNH THU BĂNG

30 VÕ TÁNH SAIGON 30
(GẦN NGÃ SÁU SAIGON)

- Nhận thực hiện tất cả các loại băng nhạc.
- Thu băng cho tất cả các loại máy thu băng, STÉRÉO — HI FI — MONO — CASSETTE — CARTRIDGE
- Một rừng băng nhạc thu sẵn trữ danh, thích hợp mọi lứa tuổi
- Băng học Sinh ngữ : ANH, MỸ, PHẠP, ĐỨC, Ý, NHẬT dễ học và có sách.
- Nhạc vũ trường, thu tại các Phòng trà danh tiếng của các Ca sĩ tên tuổi. (Đã có thật nhiều
- Nhạc Giáng Sinh VN và NQ)
- Có thể giao gấp và bán sỉ cho các Tỉnh giá hạ
- Kính mời quý vị yêu thích nhạc đến thưởng thức và chọn lựa.
- Với những máy ghi âm tối tân sẵn có và một ít kinh nghiệm về kỹ thuật thu băng, chúng tôi nguyện cố gắng hầu đèn đáp lại sự tin nhiệm của quý khách.
- Mọi thư từ và bưu phiếu xin đề : Ông Nguyễn Văn Đông 30 Võ Tánh Saigon. Gửi thư và bưu phiếu mua băng xin vui lòng ghi rõ loại máy quý vị đang dùng.
- Mở cửa từ 07 giờ đến 23 giờ (ngày lễ và cả chủ nhật.)

Võ Tánh Thu Băng
KÍNH MỜI

CRÈME THORAKAO là 1 mỹ phẩm đặc sắc, làm cho da mặt xinh tươi

đối lập với đàn ông

đứng hỏi tại ai?

— HOA MUỐP ĐÁNG

Cho đến bây giờ, các ông vẫn đã thừa cho bà Eve đã rủ rỉ ông Adam xúc trái cấm. Người ta cứ làm như bao nhiêu cái thích thú cũng như đau khổ trên đời này đều do đàn bà đem lại hết.

Sự thật thì khi Tạo Hóa hoàn thành xong «tác phẩm» **ĐÀN ÔNG** chính đương sự (tức là người con trai) đã than van mình cô đơn, cô độc, cu kỵ, «tú xon» nên yêu cầu Thượng đế phát thèm cho mình một người bạn.

Thượng Đế (theo tục truyền) đã lấy một trong số các xương sườn của ông Adam để tạo ra bà Eve. Như vậy người đàn bà là một phần nhỏ của đàn ông, xuất xứ từ người đàn ông, nhưng lại phải hiện diện để rồi đi tới sự... đối lập với đàn ông.

Âm Dương trong khicc, nhưng Âm dương lại có thể hòa hợp, đó là sự trớ trêu của con Tạo. Một sự kết hợp chặt chẽ giữa Âm Dương đã để ra dân tộc này, dân tộc khác, đã sản xuất những bậc kỳ tài như Trần Hưng Đạo, như Nã Phá Luân v.v...

«Trái Cấm» không phải ai rủ rỉ ai, mà vì ai cũng thèm. Cái gì bị cấm cũng gây sự kích thích. Lòng ham muốn để đi đến cái gọi là «tội lỗi» phải do mỗi người đóng góp 1 phần đồng đều, kiểu «phipty, phip ty» hay «moac-ché moac ché». Thành thử đã đến lúc phải dẹp bỏ thành kiến cho rằng «chính người đàn bà đã dẫn dắt người đàn ông đi vào con đường nguy lận».

Tạo Hóa đã sinh ra ông Adam, rồi cũng chính Tạo Hóa đã sinh ra bà Eve. Cũng là 2 sinh vật 2 chân, 2 tay, nhưng đã có sự khác nhau đó không gây xung khắc mà tạo sự tương đồng. Vậy thi xin các ông đừng nên hỏi «tại ai?» mà nó...què quá!

H.M.D.

CON GÁI ● TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI ●



LINH-TRANG phụ trách



TRONG NHÀ NGOÀI NGỒ — TRÚC LY

Xin được khuyến cáo nguyệt

Mấy ngày nay liên tiếp thấy những cảnh thiếp Giáng Sinh tối tấp bay về tòa soạn, quà GS của các bạn, các em dành cho LT, ông anh thi sĩ Hà thượng Nhân đã lên tiếng nhắc nhở việc cách mạng hóa hình thức chúc tụng. Mấy ông bạn khác lại phu họa lai rai: «cần phải hưởng một Noel đúng theo tinh thần kiêm ước, ý thức khác khố. Phải coi những tấm thiếp chúc mừng (năm nay đã tăng giá) là xa xí phẩm. Phải tìm bằng an ở trong lòng, không nên tìm ở cây Giáng Sinh, món bánh Noel, buổi rề quây đồng đất trời. Không được lợi dụng đêm vui lúc Chúa về mà ăn chơi thả cửa.» Dân cõm lưng, yếu bắc này thì chắc chắn đã làm cách mạng, đã có tinh thần kiêm ước, khác khố từ ngày mới có ông A Dong và bà E và. Khắc khô cứ leo thang rồi cũng có ngày sống trở lại thời hai ông bà đó.. Nếu có cần khuyễn cáo thì xin ghi lời nắcnぐれć lại là các ông bà ở tầng cao hấy nhór mà làm gương coi cho được.

Ông già Noel và giặc mờ trênh nhỏ

Năm nay chắc ông già Noel sẽ vì lý do E Giao Chỉ rồi mà không đáp tàu xuống trần... Trong giặc mờ đêm Giáng Sinh, lù con nít con nhà khó sẽ được nhìn 9 khuôn mặt của 9 nhà kinh tài để thương và sẽ tha hồ được ăn bánh và... Xin cầu nguyện bằng an và xin Chúa ban phúc lành cho những người đã để ra kiêm ước, cho các nhà để dùng kiêm ước mà... đầu cổ chúng con và con cái chúng con, đã cho chúng con ném bánh gai thay cho Buche de Noel trong ngày trọng đại Chúa giáng trần...

Bánh Noel quà Noel

Mấy nhà chuyên cung cấp bánh Noel năm nay đã rên vì ế hàng. Những hàng bán quà Noel, đồ chơi trẻ con cũng đã

TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI ● TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI ● TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI

vào đời

mùa giáng sinh 69

► NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

Mùa Giáng sinh năm nay đã đến. Đến từ những ngày đầu tháng 12 (với những chiếc đèn ngói sao, những mô hình hang đá, máng cỏ, những thiên thần diễn lại cảnh tượng lúc Chúa giáng sinh ra đời ở Bé Lem, cách nay 1939 năm) qua những gian hàng Nô-En lác đác mọc đó đây, trên nhiều đại lộ.

Và cho đến hôm nay thì đêm Saigon sáng rực vì đèn và những cành thông tuyêt phủ.

Ý nghĩa của lễ Nô-En như chúng ta đã biết, nó không chỉ là của những người Thiên Chúa Giáo mà là ngày lễ chung của nhân loại toàn thế giới yêu cõng đạo, yêu hòa bình và chân lý. Cũng như ngày Phật Đản có còn là ngày riêng của Phật giáo đỗ nứa đâu. Nô-En là một thứ gia sản tinh thần của tất cả chúng ta.

Cũng như mọi năm, Nô-En năm nay lệnh hưu chiến được ban hành nhân ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh ra đời. Điều đó gợi lên trong lòng ta một sự đau đớn tủi nhục, một niềm ai oán khôn nguôi. Cuộc chiến tranh diệt chủng trên đất nước ta hai mươi bốn năm trời nay, nó sẽ còn kéo dài ra nữa chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Một cuộc chiến tranh tàn bạo, phi lý, phi luân mà nhân dân ta, đồng bào ta không bao giờ chấp nhận. Không bằng lòng, không chấp nhận nhưng nó vẫn cứ đến, đến một cách tàn bạo thương tâm. Còn biết nói sao giờ các bạn.

Chịu hồng nỗi

Báo loan tin một ông Cảnh Sát bắt gặp người yêu đi xe với Mèo bèn chặn lại ra lệnh cho người yêu xuống xe. Người yêu không chịu, ông Mèo vọt xe chạy luôn bị kẻ đau khổ vì tình (chứ không phải vì bệnh trĩ!) nô theo 6 phát. Dĩ nhiên Cảnh sát là phải bắn giỏi nên xù Mèo trúng đạn ngã gục. Chết hay chưa chết thi hồng thay nói, nhưng lòng căm giận của một kẻ trưởng thành bị phụ tình đã được thỏa mãn. Và trong sự căm giận đó còn có cả nỗi... buồn như

chuyện đàn bà

vẫn tốt. Tuy nhiên trước một kẻ «mạnh vì gạo, bạo vì tiền» thì 6 phát súng của ông Cảnh Sát cũng đúng là một lời cảnh cáo.

Còn người yêu có... thê tịnh hay không, cái đó xin đợi hỏi sau phản giải.

Nước lên

Không phải Saigon bị lụt, nước sông Đồng Nai lên cao làm ngập các nẻo đường như ở Cố Đô mùa lụt vừa qua. Nước lên ở đây cũng như xăng và dầu hỏa lên, vì Saigon Thủy. Các vỉa loan báo tăng giá nước từ 10đ50 lên 13 đồng một thước khối kể từ 1/11/69.

XEM TIẾP TRANG

Cho nên, các bạn ạ, để cùng chung chịu cái đau đớn chung của dân tộc, nhất là trong tình trạng nghèo đói, vất vả giữa thời buổi «kiệm trót» này, các bạn gái chúng ta những nội tướng của gia đình, ta cũng nên chủ trương hưởng một cái «lễ Giáng sinh kiêm trót».

Các bạn thừa tiền ư? Các bạn muốn vung tiền ăn chơi cho thỏa mãn với những buche de Noel hàng vạn, những cuộc chơi du hí mua sắm trang trí thật nhiều tiền và tiệc réveillon thịnh soạn? Trong khí đồng bào ta, nhân dân ta, chiến sĩ ta nước mắt ngập bờ mi vì tai họa của chiến tranh, vì đời khổ n้ำ sương gối đất ở vùng hỏa tuyến để bảo vệ chúng ta.

Các bạn ạ, chúng ta nên nghĩ đến họ. Nước mắt đó là nước mắt của chúng ta. Máu đã chảy ra đó là máu của chúng ta. Thương lam và tội lam các bạn ơi!

Những cõi chiến tranh, những thương phế binh tàn tật, những nạn nhân chiến tranh sẽ nghĩ gì về các bạn?

Nếu các bạn gái chúng ta là người chủ chốt trong việc chi tiền để hưởng thụ một lễ Noel tung bừng, vui vẻ, thỏa mãn thì chúng ta hãy dừng tay lại. Nếu đó là quyền và trót muộn của cha chúng ta, chồng chúng ta, anh em chúng ta, các bạn phải là người can ngăn. Tiền đó, chúng ta nên gửi làm quà cho những kẻ còn đau khổ, đói khát. Chúa sẽ rất hài lòng, Chúa đã dạy các bạn lòng thương người, lòng bác ái đối với đồng loại. Nếu ngày phán xét, các bạn được lên thiên đàng, nhất định không phải vì Chúa nghĩ đến những ngày linh đình, thịnh soạn, vung tiền ra cho lễ Noel đâu.

Noel năm nay là mùa giáng sinh trong cầu nguyện. Tất cả chúng ta chỉ biết cầu nguyện để có được hòa bình, dân tộc ta hết chiến tranh, người Việt Nam không bị diệt chủng.

P.A tôi nghĩ rằng các bạn sẽ cảm thông vì Chúa.

P.A

con đều phuong trưởng. Cháu đích tôn đã hai đứa. Đã lâu rồi có còn sinh đẻ gì nữa mà bảo rằng còn muốn đè bòng để thêm chuyện cho gia đình. Hoàn cảnh gia đình tôi và chung của tôi y thị biết đây là đứa mồi khai tầm bậy. Dầu cho rằng y thị có mang thai rồi phá thai chẳng nữa, thì là với ai chứ đâu phải còn do tôi tạo nên. Y thị có giúp vui cho tôi chẳng nữa thì bằng tay hơn bằng thứ khác vì tôi đâu còn dục tình như người ta. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải phuong bán thân nuôi miệng ghê gớm như y thị này. Giờ thấy tôi không mấy dam mê vào chuyện chơi bời nữa nên giờ trò làm tiền tôi đây.

«Y thị khai rằng, khi nhìn thấy hình ảnh tôi trên ti vi mới rõ tôi là Đại Sứ, thì lại là thêm một tầng điều xảo nữa. Y thị đã từng biết nhau riêng tôi từ lâu.»

«Thường nhật, mỗi ngày không mấy lần gọi điện thoại tôi. Có điều tại nhà riêng tôi, thán quyến và người làm thi đồng, mỗi lần có chuồng điện thoại là một người khác nhắc ống nghe thì ai biết đâu vào nội tình ý muốn của y thị mà trả lời. Phần gọi điện thoại đã quay rày giờ định tôi như vậy, đến cả trước Tòa Đại Sứ, y thị cũng không mấy ngày là không dẫn thân đến dè vòi tiền. Nhiều bận, y thị không nề hà gì không đứng chục cả bốn, năm tiếng đồng hồ liền, hế chưa được tiền là khóc lóc ầm ỹ, quay rày tôi đến quá lắm.

«Thế cũng chưa vừa lòng. Giờ đây y thị lại kiện tôi trước Ty Hình Cảnh, nại có không có tiền để sinh sống. Một gái giang hồ mà vi một Đại sứ lại đến nỗi hết tiền sinh sống? Y thị chủ trương làm tiền rồi lại bêu xấu dè mặt tôi đây. Cũng đành vậy, tôi đã phải cho y thị 600.000 Yen, với điều kiện là châm dứt nội vụ, không quay rày, không kiện cáo gì nữa.»

Cuộc trao tiền cho cô Satô thực hiện vào ngày 20 tháng 5 năm nay, trước chứng kiến của viên bí thư Tòa Đại Sứ VN là Hoàng Lộc và «tho công Trung Hoa» Hoàng viễn Trúc.

Thấy tiền «tay thô» công tài

tinh Trung Hoa» ấy không chịu dời cô Satô nữa bước trong việc nhận tiền, người ta tin rằng «tay thô» này có nhúng tay vào vụ làm tiền, và thái độ ngoan cố của cô gái có thể là mưu chước xúi bẩy của ông ta.

Tuy nhiên, người ta còn thấy một nhóm đồng lõa nữa trong việc làm tiền ông Đại Sứ Vĩnh Thọ. Ấy là những bạn thân của họ Hoàng, mấy người trong một Hàng khai thác những xác tàu đắm, trong số có T là giám đốc với hai nhân viên là K và S. Ba người này do họ Hoàng đặt vào làm cái việc «đại diện» cho Đại Sứ Vĩnh Thọ đi «giao thiệp» điều đình» với cô Satô.

Trước Ty Hình Cảnh thì cô Satô lại khai rằng, ba người tên T, K và S ấy là nhóm «đồng lõa» với ông Đại sứ cưỡng hiếp y thị nên giờ họ phải đi điều đình. Lại hỏi thêm rằng trong việc «đại diện» điều đình» ấy thì cả ba người đến nói chuyện đằng hoàng hay giờ trò đe dọa, nhưng cô Satô không chịu nói rõ. Cô chỉ khai rằng:

« Họ khuyên tôi, cơ hội đã đến thi liệu phiền phiền mà nhận tiền bồi thường đi, kéo rồi lại lõi. »

Khi chấp cung ba người «đại diện», riêng ông S nói xấu ông Đại Sứ Vĩnh Thọ đủ điều, bảo rằng ông Đại Sứ ấy đã tự ăn nằm với cô Satô và tự ý rả bồi thường thì còn cần phải đến ai là đại diện đi điều đình nữa. Nhưng kết thúc của sự việc thi thấy rằng, từ sau ngày mà ông Đại sứ Vĩnh Thọ chịu bồi thường cho cô Satô rồi và đã được phân chia thi cái người tên S này tự biến mất, không rõ ở đâu cả.

Phần ông giám đốc T thi nhất định chối, khai không có biết gì về việc gọi là «ông Đại sứ Vĩnh Thọ cưỡng hiếp cô Satô» ấy ráo troi. Hồi đến hành tung của nhân viên S, ông giám đốc này khai:

«Nó là đứa lưu manh. Tôi đã không dè y làm việc ở Hàng nữa rồi. Còn việc đe dọa làm tiền ông Đại sứ Vĩnh Thọ thì là gã thất phu F nào kia đấy chứ. Riêng tôi, là nhà khai thác tàu đam chử đâu là người khai thác việc một giang hồ bán thân nuôi miệng. Nghe thấy bảo việc đe dọa làm tiền tôi, tôi dè đâu cũng không hết giận,

Liệu sự việc rồi có ra Quốc Hội ngày gần đây

Vụ xì căng đan làm tiền đã đến giai đoạn mà một bên chịu bồi thường, một bên chịu bồi nại thì ngờ là yên, nào ngờ «những ngày xui» của Đại Sứ Vĩnh Thọ vẫn chưa hết, nên việc lại đến tay một luật sư nghị sĩ trong đảng Xã Hội là Nakatani Thetsu-Ya (Trung Cổ Thiết Giả).

Nhà nghị sĩ này thu tập tài liệu dự tính đưa nội vụ ra Quốc hội. Ông bèn tiếp xúc với cô Satô, và tuyên bố: «Vẫn đề đặt ra là hứa hôn kia mà. Sao giờ quay ngược lại thành «thua thiệt» cho một bên như thế này.»

Gần đây, hình như nghị sĩ quyết định đưa ra quốc hội thực, vì cho rằng bản kết ước bồi nại lập ngày 29-5 giữa Đại Sứ Vĩnh Thọ với cô Satô là «vô hiệu trước hình sự tố tụng». Ông nói: «Bản hòa giải song phương bồi nại ấy thiếu sót nhiều khuyết, dồn cả phần thiệt về bên nguyên đơn phải hưng chịu.»

«Tôi nhất định phản kháng bằng lai đưa sự việc ra Tòa Án để xin tái thẩm về việc bồi thường và đưa ra quốc hội để xin tái định về thái độ của một nhà ngoại giao xử sự hứa hôn rồi thoái hôn.»

«Tiền bồi thường thì quả nhiên không xứng đáng. Bản kết ước hòa giải rõ ràng là tai hại. Còn việc hứa hôn thì Đại sứ Vĩnh Thọ không thể chối là vì không biết tiếng Nhật nên không thể hứa gì được? Trong bao nhiêu ngày giao du thân mật, tôi bèn vẫn trao đổi bằng tiếng Anh. Cô Satô nghe tiếng Anh rất giỏi (?), bảo rằng nghe làm sao được? Vả nếu không hứa hôn thì hè tất phải chịu bồi thường?»

«Kết cục, tôi thì tôi thấy đây là «nhà ngoại giao tàn nhẫn». đã hành hạ đến độ lật lọng với người dân bà nhẹ dạ đã dâng hiến cả tình yêu cho mình.»

oo

Rõ tội nghiệp cho Đại Sứ Vĩnh Thọ!!! Chẳng rõ việc ông theo đuổi cô Satô là vì tình yêu hay vì qan trái của một «nghệ sĩ ác ôn»,

Chú thích của người dịch

(1) Fuku-I Ken : Phúc Tỉnh Huyện. — Nước Nhật chia thành 50 Huyện, tương đương với một Tỉnh ở Việt nam. Huyện Phúc Tỉnh giáp Kinh đô, về mạn Tây, bên bờ Nhật Bản Hải, cách Đông Kinh khoảng 600 cây số. Đi tàu tốc hành mất khoảng 7 tiếng đồng hồ.

(2) TORA MON hay TOM NO KADO Hō Mòn. Một cửa ô của Đông Kinh (3), (4) SHIN-JUKKU : TÂN TÚC KHU.— HATOBIA KU : Cảng Khu. Đông Kinh chia thành 24 Khu, mỗi Khu tương đương với 1 Quận ở Saigon. Tân Túc Khu và Cảng Khu là hai trong 24 Khu ấy.

(5) Nguyên văn là FURYŌ GAI JIN — (bất lương ngoại nhàn). Với Đại sứ Vĩnh Thọ, câu mạt sát mang 2 ý nghĩa : nhà ngoại giao tàn nhẫn, vô lương tâm; hay một ngoại nhân xấu xa.

oo

Chúng tôi đã dịch trung thực bài trên đây của tạp chí SHUKAN SHINCHÔ, tôn trọng nguyên trạng từ lời lẽ đến cách trình bày từng câu, từng đoạn theo ý như xếp đặt của tác giả. Dưới đây là ý kiến chúng tôi về *Vụ Đại sứ Vĩnh Thọ*.

Trước hết về phuong diện nghề nghiệp, bài của tạp chí SHUKAN SHINCHÔ quả là khách quan, không ác ý gì với Đại sứ Vĩnh Thọ. Tuy nhiên do chỗ khách quan ấy mà riêng minh cảm thấy nhục nhã thâm thia. Một ông Đại sứ đại diện cho Quốc Gia mình, cho dân tộc mình phải ra cung khai trước Ty Hình Cảnh ở Đông Kinh, là cơ sở chỉ ngang hàng với một Quận Cảnh Sát ở Saigon. Rồi lại phải đem trưng ra nào những «tốt nghiệp hai Đại học Mỹ Quốc tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh, giáo sư Trường Sỹ Quan Lực Quân, làm quan đã lâu ngày mà không biết tiếng» làm «danh dự» bao đầm cho lời khai minh là đúng để phản đối vụ cáo của... một á chiêu dài Nhật Bản mặt hật không còn biết nuong tựa nơi đâu ngoài một túu diếm của người Tầu và rồi còn được nghe thêm nhàn định của nhà báo Nhật : — «Đại sứ Vĩnh Thọ là một trong những nhà trí thức hữu hảng của Miền Nam nước Việt» thi cang như có thêm bao mũi kim đâm sâu hơn nữa vào cõi lòng nhục nhã của mình.

Quốc gia đề cử «tri thức hữu hảng» đi làm Đại Sứ để đến nơi phải ra cung khai trước Ty Hình Cảnh của nước người vì một á Chiêu dài mặt hặng. Ông Đại sứ để cho một chiêu dài mặt hặng nó đến khóc lóc vì «ngủ với nó và bắt nó phá thai hai lần» ngay tận Tòa Đại Sứ. Ô Đại Sứ để đến nơi cả những công nhân người Tầu chúng cũng xúm vào bóp nặn như bóp nặn con bò sữa mộng ???

Đành rằng phạm lỗi làm đến làm bêu riếu Dân tộc ở hải ngoại là do noi tư cách của ông Vĩnh Thọ. Nhưng cat cử người «tư cách như thế» đi làm Đại sứ, đại diện cho cả Chính phủ lẩn Quốc dân ở hải ngoại là LỐI LÀM CỦA NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO QUỐC GIA này.

Còn, rõ ràng đây chỉ là thủ đoạn làm tiền «một vị Đại sứ của quốc gia bạn» của một á điểm mặt hặng, với sự toa rập của bọn ma cô khách sạn mà lại để xảy ra trên đất nước mình; và lại còn xác láo tận tinh đến độ cho Ty Hình Cảnh chấp cung một vị Đại sứ của nước bạn là LỐI LÀM CỦA CHÁNH PHỦ NHẬT BẢN,

Vậy, hãy xin khoan nhẫn định về cá nhân ông Vĩnh Thọ, mà hãy nhận xét về lỗi lầm đề cử DS ngoại giao của Chính phủ ta, cùng thái độ của Chính phủ Nhật Bản trước vụ này.

Sống vào thời đại gian đua giữa các quốc gia mà nước nào cũng đặt ngành ngoại giao làm những «con mồi soi mói» tinh tế cực cơ mưu tại quốc ngoại; hơn thế nữa, ta đương độ đấu tranh quyết tử với Cộng Sản BV. mà đối phuong đặt ngành ngoại giao thành lực lượng chiến đấu chính trị với ta ở hải ngoại, cho nên, những nhân vật ngoại giao của thế giới hay của đối phuong cứ đi làm Đại Sứ, đều phải là những tay bắn lịnh về ngành chuyên mòn này. Trước đó, tại M. Nam chúng ta đứng giữa thời đại gian đua và chiến tranh lại coi chức vụ Đại Sứ trong ngành ngoại giao là chỗ «k้อง khứa» những ông Tướng hay Bộ Trưởng bị thất sủng; hoặc là những «chỗ ngồi ăn huỷ» dành cho bồ bịch du hi và hưởng lạc ở quốc ngoại... Thi đấy, kết quả ở bây giờ là có tất nhiên

những loạt hoạt động bi thảm của ông «Đại Sứ Vĩnh Thọ»... đem từ Nhật Bản về cho Quốc Dân ta một mối nhục không biết rửa đến bao giờ cho hết những vết nhơ của lịch sử «tấn tuồng Vĩnh Thọ» ở hải ngoại này.

Rõ ràng vì ngành ngoại giao của ta yếu kém, vì cá nhân ông Vĩnh Thọ chỉ là «vai hè» ở Đông Kinh, nên Chính Phủ Nhật Bản mới ngạo mạn coi thường, coi khinh cả một phần quốc gia VN ở miền Nam chúng ta.

Tuy nhiên, dầu sao chăng nữa, cá nhân ông Vĩnh Thọ có tầm thường, hành động của ông Vĩnh Thọ trên đất Nhật có bỉ ổi, nhưng danh nghĩa thì ông Vĩnh Thọ vẫn là đại diện cho cả Chính Phủ lẩn Quốc Dân Miền Nam này ở trên đất nước Nhật Bản, thi nếu có gì là thất thê thống Chính phủ Nhật Bản chỉ ngầm yêu cầu Chính phủ ta triệt hồi ông ta về là cùng, chứ có sao lại nỡ để cho một Ty Hình Cảnh dám gọi một Đại Sứ của nước bạn đến chấp cung bao giờ ???

Nay giả tì như Cảnh Sát Cuộc Quận Nhì Saigon tổng đạt văn thư đến Tòa Đại sứ Nhật Bản ở Saigon gọi ông Đại sứ Nhật Bản đến văn phòng lấy khẩu cung, thi liệu Chính Phủ Nhật Bản và quốc dân Nhật Bản nghĩ thế nào ??? Và họ sẽ cùng đổi phò lại với ta ra sao ???

Đặt vấn đề như thế là để chử vị lãnh Đạo Miền Nam, Chính Phủ miền Nam và quốc dân Miền Nam chúng ta phải làm vụ làm tiền trắng trợn và bỉ ổi này cho ra lẽ... Hay là chúng ta cứ âm thầm chịu đựng cái nhục này ??? Không thể cứ theo mãi lối che đậy hạ cấp. Minh đã bị người ta hạ nhục rồi nhưng chỉ dem những thằng Cộng Sản, hay «tả phái» ra làm cái bung xung che đậy. Chúng ta đã bị thế giới coi thường quá lầm rồi. Bảo chí vĩa qua có kẽ câu chuyện về hai nhân vật của ta qua Mỹ, đồ xe vào một khách sạn đương lúc trời mưa. Người Bồi ì khách san bèn cầm ô che ra che cho khách, và nói : «Hai ông là người Nhật Bản? » • nhưng chợt nghe trả lời là người Việt Nam Miền Nam, người Bồi Mỹ



CHỦ NHIỆM TUẦN BÁO MUỖI SAIGON KÊU CỨU

LTS. Chúng tôi đăng nguyên văn dưới đây : Thư kêu cứu của Chủ nhiệm báo Muỗi. Trong số báo tới, báo Đời sẽ lên tiếng về vụ Chủ nhiệm báo Muỗi bị khủng bố, vì lá thư của Chủ nhiệm báo Muỗi tới giờ báo lên khuôn chúng tôi mới nhận được.

THƯ KÊU CỨU CỦA CHỦ NHIỆM TUẦN BÁO MUỖI SAIGON

Kính gửi Quý Vị

- Hội Chủ Báo Việt Nam
- Nghiệp Đoàn Kỳ Giả Nam Việt
- Nghiệp Đoàn Kỳ Giả Việt Nam

Thưa Quý Vị.

Trong mục rao vặt trào phúng của Tuần Báo Muỗi Saigon số 2 (số này đã bị tịch thu) chúng tôi có viết về bà vợ bé Thiếu Tá Nghiêm chưa cờ bạc. Hồi 20 giờ 15 tối ngày 17-12, Thiếu Tá Nghiêm cùng bà vợ bé đi một chiếc dép tới nhà tôi. (18/3 ấp Trung Chánh, Hốc Môn). có linh hồn vẹt, Lính ở bên ngoài, hai vợ chồng ông ta vào nhà tôi. Ông ta có đeo khẩu súng lục ngang hông và một giây thắt lưng đầy dạn.

Thiếu Tá Nghiêm « hỏi tôi » tôi. Đầm tay xuống bàn đồ hết mấy ly nước và đòi đầm vỡ mặt tôi, sau đó, ông trước ba sau, trả vào mặt mà nói : « Ông liệu cho cái mạng của ông và gia đình ông ». Ông ra lệnh cho lính đứng ngoài « an ninh, vòng ngoài lén anh súng ». Sau đó, trước khi ra về ông ta và bà ta lập đi lập lại mãi câu : « Sáng mai (18-12) sẽ lên nói với Đại Tá Hai ». (nguyên văn) bỏ tù tôi và « bảo bộ Thông Tin (nguyên văn) đóng cửa báo tôi.

Theo lời của bà vợ bé ông ta thì ông ta là Tiểu Khu Phố Bình Dương.

Thưa Quý Vị

Trước những đe dọa khủng khiếp của người có quyền thế trong tay, có súng đạn trong tay, tôi vô cùng lo sợ nên khẩn thiết gửi thư kêu cứu này tới Quý Vị. Chúng tôi tha thiết mong Quý Vị làm sáng tỏ vấn đề pháp luật của Chính

thế Đệ II Cộng Hòa được tôn trọng. Tôi cũng xin kính báo để Quý Vị rõ, trước lời đe dọa sát hại cả gia đình tôi của Thiếu Tá Tiểu Khu Phố Bình Dương, chúng tôi (vợ, 4 con, con nhỏ mới 1 tuổi) đã phải bỏ nhà đi vì bà bé của ông Thiếu Tá này bắt tôi nay vào « chầu » bà ấy, vào chục tôi chết và không vào đe ông ấy ra chắc tôi cũng chết. Chiều nay vợ chồng chúng tôi sẽ tuyệt thực tại Câu lạc bộ báo chí để phản đối Thiếu Tá Nghiêm đã xâm phạm gia cư của tôi bất hợp pháp, nhục mạ tôi, toan hành hung tôi và công khai đe dọa sát hại cả gia đình tôi.

Chúng tôi quyết ngồi ở đây cho tới khi nào chính phủ bảo đảm được an ninh cho gia đình chúng tôi khi đó chúng tôi mới chấm dứt cuộc tuyệt thực.

Trân trọng kính chào Quý Vị.

Saigon ngày 18 tháng 12 năm 1969

Thanh Chiêu Nhữ Văn Úy

VI BẰNG CÔNG CHỨNG

Năm Một ngàn chín trăm sáu mươi chín và ngày Mười Tám tháng Mười Hai dương lịch (18-12-1969).

Tại Văn phòng chúng tôi, có ông Nhữ Văn Úy bút hiệu « Thanh Chiêu », chủ nhiệm kiêm chủ bút Tuần Báo « Muỗi Saigon », tòa soạn tại số 267 đường Phạm Ngũ Lão Saigon, đến trình bày với chúng tôi như sau :

Từ lâu nay, dân chúng trong xã Trung Mỹ Tây, Quận Hóc Môn Gia Định thường ta thán rất nhiều về việc bà Nguyễn Thị Hoa, chủ nhà thuốc tây Quang Trung (tức nhà đại lý thuốc Âu Mỹ Văn Hà cũ) ở xã Trung Mỹ Tây, vợ nhỏ của Thiếu Tá NGHIÊM đã một thời gian làm Quyền Quận Trưởng Quận Hốc Môn, thường lỗ chức cờ bạc tại nhà bà, bắt chấp Chánh quyền Xã và làm mất an ninh trong xóm ấp.

Với mục đích xây dựng Tuần Báo « Muỗi Saigon » đã đóng lên một tiếng chuông trong số báo thứ 2 cốt

đe bà Nguyễn Thị Hoa chấm dứt hành động nói trên. Không ngờ vào lúc 20 giờ 15, tối 17.12.1969. Thiếu Tá Nghiêm đã đem lính đến vây nhà ông Nhữ Văn Úy ở xã Trung Mỹ Tây Hốc Môn Giadin và hăm dọa giết cả nhà ông Nhữ Văn Úy.

Để chứng tỏ rằng sự ta thán của dân chúng trong xã Trung Mỹ Tây mà ông đã nêu lên trong tuần báo « Muỗi Saigon » không phải là một sự bịa đặt, ông Nhữ Văn Úy yêu cầu chúng tôi cùng với ông để lập vi bằng công chứng ghi nhận những câu chuyện giữa ông với những người mà ông biết trong xã Trung Mỹ Tây Giadin.

Theo lời yêu cầu của ông Nhữ Văn Úy như trên.

Chúng tôi, ĐỖ VĂN THÀNH, Thủ Phát Lại tại Tòa Thượng Thẩm và các Tòa So Thẩm Saigon, Văn phòng tại số 36/3, đại lộ Lê Lợi Saigon, ký tên dưới đây.

Có thân hành đi cùng với ông Nhữ Văn Úy đến xã Trung Mỹ Tây và lập vi bằng công chứng như sau :

Trước hết, ông Nhữ Văn Úy có cùng với chúng tôi đến Trụ sở xã Trung Mỹ Tây, và đã được gặp ông Nguyễn Ngọc An là Xã Trưởng.

Trước khi nói chuyện, ông Nhữ Văn Úy đã giới thiệu tên, họ và chức vụ của chúng tôi với ông Nguyễn Ngọc An. Tiếp đó, ông Nhữ Văn Úy có yêu cầu ông Nguyễn Ngọc An cho biết ý kiến riêng của ông về điều mà ông Nhữ Văn Úy đã nêu lên trong tuần báo « Muỗi Saigon » về việc nhà bà Nguyễn Thị Hoa chủ nhà thuốc Tây « Quang Trung » (tức Văn Hà cũ) thường hay tổ chức cờ bạc.

Ông Nguyễn Ngọc An đã trả lời như sau :

« Theo tôi thì ông Nhữ Văn Úy đã nói không sai sự thật. Thường thường thì cứ vào chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật đôi khi cả ngày thường cũng có, tôi thấy có nhiều xe jeep xe mang số Quân đội và xe mang số Cảnh sát Saigon về đậu trước cửa nhà thuốc

tây Quang Trung và có nhiều sĩ quan cấp Ủy có, cấp Tá có, vào nhà bà Văn Hà. Có đêm chính tôi « đi tuần » cũng thấy các xe Jeep đậu ở đó. Dân chúng trong ấp đều rằng họ tụ tập nhau để đánh bạc ăn thua rát lớn ».

« Trước kia tôi thường thấy Thiếu Tá Nghiêm ra vào nhà bà Văn Hà luôn luôn, khoảng chừng hai tháng nay thi Thiếu Tá Nghiêm đã công khai nhận bà Nguyễn Thị Hoa là vợ ».

Tiếp đó, ông Nhữ Văn Úy đã dẫn chúng tôi đến nhà ông Đinh Văn Đức, cựu Trưởng Ấp ở số 87/1 ấp Vạn Hạnh, xã Trung Mỹ Tây.

Ông Nhữ Văn Úy cũng giới thiệu tên, họ và chức vụ của chúng tôi với ông Đinh Văn Đức.

Ông Nhữ Văn Úy cũng đã yêu cầu ông về việc vàn Đức cho biết ý kiến riêng của ông về việc tuần báo « Muỗi Saigon » tố cáo bà Nguyễn Thị Hoa vợ nhỏ của Thiếu Tá Nghiêm thường tổ chức cờ bạc tại nhà,

Ông Đinh Văn Đức đã nói như sau :

« Ông Hội Đồng (chỉ ông Nhữ Văn Úy vì ông Úy là Hội Đồng Nhân Dân xã Trung Mỹ Tây) nói vậy rất đúng ».

Bà Văn Hà vợ nhỏ của thiếu tá Nghiêm trong xã này ai mà không biết, hống hách lắm, còn chuyện cờ bạc thì có cả năm nay rồi, Thứ Bảy, Chủ Nhật nào cũng có, nhiều khi cả ngày thường cũng có nữa. Nhiều xe « Dép » về đậu đầy cửa nhà bà Văn Hà, toàn là Sĩ Quan. Ai cũng biết là họ họp để đánh bạc, nhưng đánh bạc ở trên lầu mà lại toàn là Sĩ Quan cả thì còn ai dám vào đó mà xem hay bất.

Nếu các ông muốn biết rõ nữa để tôi cho đi kêu vợ anhễn ra đây nói chuyện cho các ông nghe.

Nó làm công cho bà Văn Hà nên nó biết chiểu chuyện lắm.

thắc mắc ? thì giờ là vàng ngọc !

— Để khởi phi thì giờ. Xin quý vị và các bạn hãy đến ngay địa chỉ dưới, để mua Phiếu Tặng SINH NHẬT, TIỆC CUỐI v.v...

— Nơi đây có đủ thứ thích hợp với TRẺ EM cũng như NGƯỜI LỚN, tha hồ chọn lựa.

HOÀNG - VŨ

431, Phan Thành Giản — SAIGON Đ.T. 93,387

QUÁN THỊT RỪNG ĐÀO VIÊN

10, TRƯƠNG QUỐC DUNG — Phú Nhuận (gần d. Cách Mạng, kế quán Tân Lâm Điều)

- Đầy đủ các món thịt rừng — gà, heo, bò, nai, tôm, cua, lươn, ếch, cá lóc.
- ĐẶC BIỆT: gà hấp, lươn un, các món thịt nướng.

► Nhận đặt tiệc cưới giá bình dân
► Có chỗ đậu xe rộng rãi an ninh

KINH MỜI

cúp ô lại, quay trở vào, miệng nói ; « *Đại nước chúng tôi không phải chỗ các ông đặt chân tới.* »

Chúng ta bị khi rẽ từ phần thế giới này sang phần thế giới kia.

Trở lại phần người Nhật Bản, chúng ta đã máu liền tiếp trong phần tư thế kỷ nay để họ thừa cơ hưởng lợi. Mỗi tháng chúng ta tiêu thụ cho họ hàng vạn xe giàn máy. Chúng ta là thị trường duy nhất trên thế giới nuôi sống hết thảy những xưởng chế tạo ấy. Hồi cuối năm ngoái, chúng tôi có đọc trên một nhật báo của họ, giờ tuy không nhớ rõ là ASAHI, YOMI-URI hay MAI NICHISHIMBUN, nhưng cụ thể vấn đề là tờ báo ấy kiềm kẽ về số lời mà họ thu nhận chiến tranh VN trong năm 1967 là 2 tỷ 227 triệu Mỹ kim — (hai tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu đô la), Bài báo loan tiếp rằng, nếu chiến tranh VN định chỉ tất họ mất mỗi lời đến xáo trộn ngành sản xuất toàn quốc, nên các chủ nhà băng và các Hãng sản xuất Nhật phải tiên liệu bằng cách kéo nhau sang Nữu Uớc, mệt nghỉ với các tay tài phiệt Mỹ, cũng dự trù những phương sách nào khiến tình hình chiến tranh Việt Nam không thể làm suy giảm được những mối lời và hoạt động cơ xưởng sản xuất cùng những dịch vụ vì chiến tranh VN mà có.

Hiển nhiên là chiến tranh VN nuôi sống nền kỹ nghệ và những cơ sở dịch vụ chiến tranh của người Nhật. Ấy thế mà họ đáp lại chúng ta bằng « vụ Vĩnh Thọ » cay đắng này.

Hơn thế nữa, chiến tranh Việt Nam là Miền Nam chúng ta chống lại Cộng Sản Bắc Việt. Mè môi trường tạo trưởng thành cho đảng Cộng Sản Đông Dương là do quân đội Nhật kéo vào Việt Nam, cướp thóc cướp gạo làm 2 triệu đồng bào Miền Bắc bị chết đói thảm ở đâu năm 1945 làm đầu đê may mắn ngàn năm một thủa cho Cộng Sản họ nấp dưới chiếu bài quốc gia tiêu diệt phát xít và thực dân đế kéo nhân dân đứng về phía họ, di họa cho chúng ta đến bảy giờ.

Mòn nợ máu của hai triệu dân chết đói chưa trả được, thì nay họ lại hạ nhục dân tộc ta bằng vụ Vĩnh Thọ này. Thủ hồi rằng còn gì phi lý đến đê ngu xuẩn việc một anh điểm mặt nặng Satō Masako

ấy, mỗi tháng Ba năm ngoại mời từ quê bò lên Đông Kinh, còn lang thang đi xin việc làm mồi mời được chán chiêu đãi ở Tuyết Viễn Biếm, thi làm cách nào mà « *từ tháng Ba đến tháng tám* », nghĩa là chỉ trong vòng 5 tháng, nó ăn năm được với Đại sứ Vĩnh Thọ đến « mang thai hai lần và phá thai lần ». Đề thường nó vừa lang thang đến bến tàu là Đại sứ Vĩnh Thọ chạy ra vò ngày lấy nó chắc ??? Vả cháng, mỗi lần phá thai thì người đàn bà đầu khỏe mạnh chăng nữa cũng ốm tử kề cả mấy tháng, vậy mà chỉ 5 tháng trời lại mang thai hai lần và phá thai hai lần ???

Ấy đấy, những vụ cáo phi lý và ngu xuẩn đến như vậy mà Chính phủ Nhật Bản vẫn để cho một Ty Hình Cảnh của nước họ chấp cung ông Đại sứ của quốc gia ta được. Cho nên, Chính phủ ta, nhân dân ta cần bắt buộc Chính phủ Nhật Bản phải xin lỗi. Nhược họ không xin lỗi, hãy thử trực xuất một số Nhật kiêu và đóng cửa một số cửa hàng của họ ở đây, xem sao ?

Không mạnh bạo, không bao giờ nên việc cả. Giả thử, Đại sứ Vĩnh Thọ mà là người của CS miền Bắc, thì có thách người Nhật họ cũng không dám cõi mặt như thế.

Lại còn anh chàng nghị sĩ Nakatani Theisu-Ya ấy nữa. Ngủi thấy mùi tiền mà hán chúa được dát nên đe dọa đưa sự việc ra quốc hội — (???) — . Thiết tưởng, Quốc hội là nơi tôn nghiêm, quyết định về đại sự quốc gia, đại loại những vụ như đương kim Thiên Hoàng mặc triều phục đến thăm tướng Mac Arthur tại tư dinh, cbú còn loại bắn thủ như vụ Vĩnh Thọ thi quốc hội thảo luận và biểu quyết vào khe ngách nào cho ra lề của quốc gia đại sự được ?

Về phần ô. Vĩnh Thọ thi cái việc chơi gái nước ngoài là thường tình của người của người xuất ngoại, thử hỏi có người Nhật nào đã sang Việt Nam à không lần mò chó biết mèo gái Việt. Có điều thanh danh một ông Đại sứ mà ngày thơ dài dát đến độ vi một con điểm mặt hạng chử nào phải con nhà lành giỏi giang gì mà để một lô người Tầu ho xúm vào làm tiễn dễ dãi như nhát của roi vó số ngoài đường rồi vac thân đi cung khai

« lý lịch về sự nghiệp » trước Ty Hình Cảnh làm ô nhục đến cả Quốc Gia Dân Tộc. Kẻ sỹ phu chủ hồn người thất phu ô chồ biết liêm, biết sỉ. Chẳng biết ông còn mót mũi nào trả về trông thấy què hương và đồng bào đã trao cho ông trách nhiệm làm đại diện cho « Việt Nam Cộng Hòa » ở đất nước người ???

Lại cứ như thông cáo của Bộ Ngoại Giao thì cũng nhóm ô nhục với ô. Vĩnh Thọ có cả ông cố vấn Nguyễn Văn Quang cũng « *dính vào nhiều vụ ái tình không mấy tốt đẹp ở Đông Kinh* ». Không rõ đây có phải là ông phó đốc sự Nguyễn Văn Quang đã từng can án sang đoạt và tham tang tại Bảo Lộc dưới thời Cụ Diệm nên bị cách chức, về vườn ??? Nếu đúng thi là vấn đề đặt ra với chư Vị Lãnh Đạo quốc gia này, vì trong chính quyền có những hạng như thế, thi tất nhiên cả Chính phủ lẫn quốc dân cùng phải nhận lấy những hậu quả ô nhục của họng công chức như thế.

Một viên thiếu úy chỉ tham lam có triều bạo thi hành án tử hình, chỉ riêng có hạng « *đỗ văn bắng* » giỏi luôn cửa hậu thi hành những việc rõ ràng, là vẫn phay phây trên những chiếu cao, đầy đủ tiện nghi hưởng lạc, trong khi những công dân tốt, với vài ba ngàn lương một tháng là sẵn sàng gác ngà ở chiến trường. •

Xuân Đời

• Tòa soạn báo Đời đang dần hé nõ lực, đê hết thi giờ đê thực hiện sổ mùn xuân Con Chó với chủ đề :

ngợi ca tình yêu

• 36 BÀI YÊU của 36 nhà văn và ký giả

5 TRUYỆN NGẮN hay tuyệt vời, ai đọc cũng khoái.

5 PHIẾM LUẬN về yêu của 5 nhà viết châm biếm trú danh

3 LUẬN THUYẾT • 1 VỞ KÍCH cảm động • 1 BẢN NHẠC tình bay bướm

Ngay bây giờ bạn đọc hãy gửi bài về cho Xuân Đời Con Chó.

Địa chỉ : Ông TRẦN ĐỨC UYÊN
143 - 145 Cống Quỳnh — Saigon.

Lieu đó ông Đinh văn Đức đã cho người đi mời vợ anh Bến tôi.

Người mà ông Đinh văn Đức kêu là vợ anh Bến khai tên là Hồ thị Mương. Ông Nhữ văn Ủy đã giới thiệu tên họ, chức vụ của chúng tôi với bà Hồ thị Mương.

Tiếp đó, ông Nhữ văn Ủy có hỏi bà Hồ thị Mương là trong thời gian làm công cho bà Nguyễn Thị Hoa tức bà Văn Hà, bà thường thấy các Sĩ Quan tụ tập ở nhà bà Văn Hà làm gì.

Bà Hồ thị Mương đã nói như sau :

Tôi làm công cho bà đến 5,6 năm. Nhưng tôi đã nghỉ việc được một tháng rồi. Khoảng một năm nay, cứ thứ Bảy, Chủ nhật nào cũng vậy thỉnh thoảng cả ngày dung cũng có, nhiều sĩ quan về tụ tập ở nhà bà Văn Hà đánh bạc. Tôi thấy đánh bạc ở trên lầu và đánh lớn làm ăn thua cả trăm ngàn. Cố khi đánh cả đêm đến sáng tiền xâu có đêm được cả trên 10.000đ

Có khi tôi phải ở lại để lo nước uống hay cà phê cả đêm thì hôm sau bà Văn Hà lại cho tôi vài ba trăm có lì cho dăm bảy trăm.

Ông Nhữ văn Ủy đã hỏi là thường họ chơi bài gì thi bà Hồ thị Mương trả lời :

« Họ hay đánh xì phé, có khi đánh túc sắc ».

Với những điều ghi nhận trên đây, chúng tôi, Thừa Phát Lại lập vi bằng này để ông Nhữ văn Ủy tùy nghi xử dụng theo luật.

Lệ phí : Hai ngàn đồng.

Nay lập vi bằng
Thừa Phát Lại



48bis, Bà Huyện thanh Quan Đ.T. 24.656
Hoặc: 81, Trần binh Trọng Đ.T. 38.265

ĐÁM NHIỆM VỀ

— Mọi thủ tục xin chiếu khán xuấ ngoại cho người Việt Nam.

— Quý vị sẽ được hãng bảo hiểm nhân mạng trong cuộc hành trình.

— Tổ chức du lịch thăm các thắng cảnh hoặc di tích lịch sử tại V.N.

— Bảo đảm và rất nhanh chóng để quý vị được hài lòng và toại nguyện.

- Quý vị nên tổ chức TIỆC CƯỚI, SINH NHẬT, TIẾP TÂN ở đâu ?
- Quý Vị tìm ở đâu được 1 đêm giá trí lành mạnh vui tươi ?

Chỉ có NHÀ HÀNG CA VŨ NHẠC



PHÁ-LÈ

Lầu 3, Thương Xá Crystal
95-101, Công Lý — SAIGON
D.T. 92.115 — 92.726 EXT.256

Mới xứng đáng là nơi lý tưởng của quý vị, với những đặc điểm :

- ▼ Khung cảnh ấm cúng, sang trọng.
- ▼ Với sự trình tấu thường xuyên của Ban nhạc danh tiếng LÊ VĂN THIỆN
- ▼ Ngoài những giọng ca độc đáo của : LINH PHƯƠNG, THẢO LY, MỸ DUNG, NGỌC MINH, ALI MINH v.v...
- ▼ Quý vị còn được thưởng thức giọng ca ảo não và truyền cảm không kém gì những danh ca đương thời, đó là danh ca NHẬT THIÊN LAN, qua những tác phẩm tiền chiến bắt hủ.
- ▼ Những Show quốc tế và VN này lứa hàng tuần đòi mới.
- ▼ ĐẶC BIỆT : Các món ăn Việt, Tây, Tàu do đầu bếp chuyên môn đảm nhiệm.
- ÂM NHẠC MAY LẠNH THƯỜNG TRỰC

MỞ CỬA : SÁNG : Từ 8 giờ đến 14 giờ
CHIỀU : Từ 16 giờ đến 24 giờ

Ban giám đốc kính mời.



thung lũng của búp bê

TE DE
viết cho bộ cạp mùa hè

Cái giá lạnh êm êm chợt đến với Saigon như một tảng phàm tuyệt đẹp nhất của Thượng đế cho Mùa Giáng Sinh. Cái lạnh quyến rũ như bóng đèn, một đồng lõa với những người tình si. Cái giá lạnh làm những bàn tay của người tình thiền thần hơn, đôi môi của người tình dướn lịm hơn, hơi thở của người tình nồng say hơn. Cái giá lạnh cũng làm những tâm hồn cô đơn hoang vu, trống rỗng, day dứt hơn.

Bây giờ thì tiếng động của thành phố dấy lên như một cơn lốc tình dục. Tiếng động như hội tụ lại trong một tam giác âm thanh cuồng loạn ba đỉnh là Tax, Eden và Crys-

tal Palace. Tiếng động của xe và người đã đầy xa chiến tranh ra khỏi vòng đai ngoài cùng của thành phố, đã làm chim tiếng thét đau đớn, bi thảm của những người lính trẻ gục ngã.

Thành phố được điểm trang với những quầy bán thiệp chúc Giáng sinh, những ngôi sao mầu, những giấy trang kim óng ánh. Tất cả tạo hành một giải ngân hà trong lòng phố.

Những cây thông đã bỏ lại những đồi chân xinh đẹp trên những đồi sương Dalat để hợp mặt trên Đại lộ Hoa của Saigon, những cây thông tạo thành một cái giây

lưng màu ngọc bích cho cái eo của thành phố.

Vào những ngày này, người ta mới lại thấy hàng chữ Pháp độc nhất, còn sót lại trên đất nước này xuất hiện trước các tiệm bánh: Béche de Noel. Những tiếng thật đe thươn và Lé Léong.

Trong đêm vô cùng, bản Silent Night thầm từng nốt nhạc, từng âm điệu trên cánh gió chui vào những nơi ẩn náu nhở nhất của tâm hồn. Silent Night gọi lại những kỷ niệm rung mè, hoặc đơn côi trong những đêm Noel trong vòng tay ngoài vòng tay, hay không vòng tay

còn gái, không vòng tay ngưới tinh

Bây giờ, khu Nhà thờ Đức Bà, Tự Do, Lê Lợi, Nguyễn Huệ tạo thành một thung lũng mỏ hội hoa đăng, một thung lũng của Búp Bé.

Búp bê của Búp bê

Những cô gái nhỏ với những cặp mắt say mê dán vào những con búp bê minhon, dễ thương bày bán trên hè phố. Những con Búp Bé với những cặp giò bụ bẫm, đôi mắt mí cong vút, đôi môi xinh xinh phớt hồng. Những con búp bê được mặc đủ thứ robe thử jupe, dĩ nhiên là rất mini, rất hấp dẫn, rất mốt rất điệu. Thú chơi Búp bê gần như là một thủ quốc tế của nhi đồng. Những nhà làm Búp bê đã làm những con Búp Bé biết bò, biết đi, biết tu binh sú, biết nói, biết khóc, biết làm dờ quần áo. Người ta cũng bắt chước Brigitte Bardot để làm búp bê dĩ nhiên loại búp bê này người lớn cũng khoái. Nói đến Búp bê cũng cũng phải nói tới búp bê lớn như người thật của Hải Quân Mão để trên tàu để giải tỏ áp lực sinh lý của thủy thủ già trên biển cả, xa vợ, xa người tình, xa đàn bà con gái!

Búp Bé của người lớn

Vào mùa Giáng Sinh, người lớn Saigon cũng có cái thú con nít, thú chơi Búp Bé, Búp Bé thật. Búp Bé biết ôm, biết hôn, biết đấu láo, biết khoái đi xe hơi, biết nhót biết ăn lè múa đèm, biết làm tình, biết làm cho Búp Bé Con trai vỡ tim chói với đón đau! Vào những ngày này Saigon là một thung lũng của Búp bê, tất cả đàn bà nhất là con gái choai choai đã biến thành những Búp Bé. Những Búp bê đủ kiểu đủ cỡ, đủ mốt quần, đủ mốt áo, đủ mốt tóc, đủ mốt giày, đủ mốt di chuyển, đủ mốt ăn chơi.

Thiép Noel cho Búp Bé

Mùa Giáng sinh là dịp để người ta nghĩ đến nhau, nhớ đến nhau. Người ta đã bày đặt ra cái tục lè rái bò, rất đẹp, này là gửi đến nhau những lời chúc tụng trong mùa Giáng Sinh qua những tấm thiệp Noel. Những người tình, những kép của Saigon lại được dịp chọn những tấm các đẹp nhất, ý nghĩa nhất, bay bướm nhất

gửi đến những Búp bê

của họ, những Búp bê của ngày xưa và Búp bê của bi giờ. Thường họ khoái những tấm thiệp của Mỹ, Pháp hoặc Ý, những tấm thiệp in bằng những loại giấy xốp với những hình vẽ đầy màu đương, dì dỏm, những hình vẽ đẹp hơn những tấm thiệp của Giao Chỉ. Anh thì gửi đến búp bê một ngọn nến đỏ, anh thì gửi đến búp bê một trời sao trong đêm thánh thiện, trong đêm vô cùng, anh thì gửi đôi chim bồ câu trang đang hòn nhau trên một giếng nước, anh thì gửi một cặp con nit dát nhau trên 1 đời đầy hoa. Anh thì nắn nót viết thêm vào thiếp bằng chính nét chữ của mình để búp bê nhớ mình họa yêu mình hơn. Tấm thiệp gửi cho Búp bê chẳng khác nào một lá thư tình mini yêu nhất, bô nhất t

Quần áo của Búp bê

Các Búp bê của Saigon đã chuẩn bị bộ đồ Noel cần thận, tỉ mỉ như những tướng lãnh sửa soạn một cuộc đổ bộ đại qui mô vào đất địch. Búp bê đã tham dự vào một cuộc săn vải, săn kiều áo thật gay go! Không một Búp Bé nào lại khoái một kiểu áo giống như kiểu áo của Búp Bé khác. Họ đã săn vải ở các «Khu rừng vải» mang tên Kim Phượng, Mai Khanh, Mỹ Châu, Tô Tân, Tân Cương. Họ đã săn kiều áo, mốt áo trong các tạp chí dành cho phái Lá Đa của Mão, của Tây như Seventeen Jours de France, Marie Claire, Vogue. Cũng có nhiều Búp bê làm tội người tình bắt người tình sưu tầm những kiểu áo quần độc đáo trong các tạp chí thời trang hiếm có, hoặc chính những người tình tự tay vẽ kiểu!

Sau cuộc săn vải và kiểu áo những búp bê mang những con thú màu đó đến những tiệm may mà ông chủ bà chủ, cô chủ đã thuộc lòng vòng số 1, số 2, số 3! Những tiệm mà các Búp Bé thường nhắc tới như nhắc tới tên người yêu là Kim Phượng, Liz, Joe Bell, Xuân Sơn, Maison Rouge, Diêm, Phuoc Lợi...

Đi nhiên Búp Bé còn phải chọn mọi kiểu tóc để hợp với kiểu áo, hợp với không khí Noel, Búp bê cũng phải kiểm một kiểu giày để

đi với áo quần cho đúng điệu, nón giấy 555, Bell, nón Susie, Eros, Paris.

Riêng đối với chiếc áo dài, chè chấn sẽ được các Búp bê chọn màu sắc sờ, hoa hoét Hippie, và cat ngàn cho thật mini.

Giáng Sinh Saigon năm nay chắc chắn là một đại hội thời trang đủ kiểu đủ màu do các Búp bê làm những người mẫu, những «ma-nơ-can» thành phố» biểu diễn.

Búp bê học nhót

Noel mà không có bum, không được cưa quay đồi chân thi thật là một thiếu sót lớn. Mọi Búp bê đều biết thế, vì vậy, trong các lớp dạy nhót người ta thấy đầy Búp bê đi học nhót. Những Búp bê già thi học những điệu hết xi quách như Slow, Tango, còn những Búp bê choaichoi khoái những lúi bốc lúi giật gân thi học agogo soul. Cũng có những búp bê con trai dậy những búp bê con gái nhót ở ngay tại nhà mình. Những búp bê «mồ côi kép» đều khoái nhót vì đó là cơ hội để búp bê «sàn kép» rất tự nhiên, rất thuận tiện. Tóm lại nhót và Noel phải là hai tiếng đi cặp với nhau như một cặp tình si.

Búp bê tắm Noel

Trong những ngày trở lạnh, có thể nhiều Búp Bé lười tắm, nhưng chắc chắn đêm Noel đa số Búp Bé sẽ tắm tung bừng, tắm kỹ, tắm bằng xà bông dịu nhất, thơm nhất, như Dove, Camay, Diane, tắm bằng nước nóng, nước sôi, nước ấm. Tắm xong, các búp bê còn bôi nước hoa khéo người, nhất là bôi vào những điểm chiến lược, những điểm mà Búp Bé con trai khoái thưởng thức như cổ, tay, tai, gáy, má, ngực... Các Búp Bé sẽ dùng nước hoa mang tên Đàm Đông Phương, Chiều Ba lè, Cẩm kỵ. Tôi lỗi của Tôi, Lanvin, Bien Ètre, Symbol de Dana. Có những búp bê cầu kỳ ướp nước hoa cả vào robe vào áo để chỉ giữ mùi phảng phất lơ mơ, mơ hồ.

Đi nhiên cái màn tắm Noel cũng thường kèm theo màn gội đầu, chải đầu, trang điểm tó son trát phấn mặt mày!

Cuộc rước Búp Bè

Thanh niên Nhật Bản được thế giới kiêng nể vì những đám rước khủng khiếp tốn sức lao động, rùng rợn. Thanh niên Giao chỉ cũng có trò rước còn khủng khiếp hơn Nhật Bản đó là trò rước Đèn, Rước Ghế, hay là rước Búp Bè cũng vậy ! Cuộc rước này thường được tổ chức vào dịp Lễ Giáng Sinh. Các kép Saigon đã diện như những tay gỗ trong những bộ đồ lớn, láng koóng, gỗ ghề, đứng mót, tay giật dây linh kinh di biểu diễn trên các đại lộ sầm uất như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tự Do hoặc ngồi trong những tiệm giải khát trông có vẻ Ông Tây và bà Đàm như ở Givral Pagode, Brodard, Hoàng Gia, Xuân Hương. Nhưng cũng có những kép lanh cuốn rước diễn ra àm thầm hơn, họ khoái những nơi vắng vẻ để rước đèn, rước Búp Bè. Những kép này hoặc là vì bị trỏ ngại kỹ thuật không kiểm được búp bè bô, búp bè thơm nên không dám rước, cũng có thể vì họ khoái những cái gì thật, những cái gì chỉ có hai kẻ yêu nhau mới biết thưởng thức, đó là cái thế giới thu nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người.

Đám rước thường kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, có khi đến suốt sáng. Đám rước thường khởi đi từ Nhà thờ Đức Bà rồi phân tán thành từng đám nhỏ di chuyển tới những tiệm ăn, những cái bum,

tới Queen Bee, Paramount, Baccara, Tự Do...

Những kép «mồ côi đài» mồ côi Búp bè đôi khi cũng tham dự vào đám rước này, nhưng thường thì họ tụ họp nhau lại để say sưa quên đời, quên cả đơn trong những ly rượu mạnh chảy tim hoặc say sưa trong những canh xi phé, mà chược thài đêm suốt sáng.

Búp bê ăn và nhót

Cái thú của đêm Noel là được ăn lě nửa đêm với Búp Bè nhất là nhót với Búp Bè. Ăn Noel có thể ăn cháo gà, ngỗng quay, bánh trong gia đình, hoặc có thể ngồi đối diện với búp bè trong một tiệm ăn ấm cúng với ánh đèn mờ, nhạc Giáng Sinh gợi kỷ niệm đẹp.

Tôi còn nhớ đêm Noel 67 tôi đã nhót với một Búp Bè người London 16 tuổi tên nàng là Norma. Tôi và Norma đã đi bộ lang thang trong những phố đẹp của Saigon, Chúng tôi đã hôn nhau thật say đắm dưới những bóng cây, nhưng chiếc hôn dài nhất phải là chiếc hôn nửa đêm trong phòng trà Lâm Viên của Jo Marcel. Vào đúng 12 giờ tôi ôm Norma và bảo nàng : «Bây giờ thì tựi mình đẽ cho hai chiếc đồng hồ nó hôn nhau trước, sau đó tựi mình sẽ làm theo chúng, chỉ khác một điều chắc chắn mình sẽ hôn lâu hơn chúng». Tôi chỉ vừa kịp b. t gặp nụ cười của Norma thì đèn phạt tắt.

Đám rước thường kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, có khi đến suốt sáng. Đám rước thường khởi đi từ Nhà thờ Đức Bà rồi phân tán thành từng đám nhỏ di chuyển tới những tiệm ăn, những cái bum,

Mỗi người trong phòng nhảy ôm nhau hôn, tôi và Norma ôm nhau, môi nồng và tôi quắn quại chắc chắn lúc đó mũi tên của Eros đã bắn vào tim tôi và Norma mũi tên đẹp nhất ! Sau đó, đèn lại bị lèn và chúng tôi tiếp tục nhảy gõ quên mệt. Chúng tôi nhảy đến gần 4 giờ sáng thi rời Lâm Viên, Norma nhảy nhiều quá đến nỗi gót chân xưng lên, nàng tháo giày cầm ở tay rồi ôm lưng tôi đi như một con bé điên trong thành phố. Tôi đã nòng tôi một cái ghế si mang về bức tượng hai người Thủ Quy Lục Chiến. Lúc đó tôi chợt thấy thương linh kinh khủng. Hai người lính đó cũng như hàng vạn lính VN đã không thể nhập vào cuộc vui Noel, cuộc vui của thành phố. Tôi nghĩ đến cái chết vì tôi cũng là lính, tôi chợt ôm cứng lấy Norma và hôn nàng điên dại. Chắc chắn không thể hiểu được tại sao những chiếc hôn của thanh niên Việt Nam là say nè hơn của thanh niên Luân Đôn và thanh niên thế giới ! Có lần Norma hỏi tôi, nhưng tôi không bao giờ giải thích chấn nàng, những chiếc hôn giải thích không còn là những chiếc hôn.

Đêm Noel đó chúng tôi đã tiếp tục đi tới hai cái bum nữa tôi mờ đưa nàng về.

Tôi muốn chấm dứt bài viết đây, ở những chiếc hôn lịm hơi rượu nho rót từ miệng Norma.

ĐÂY LÀ CÁC LOẠI BỘ CHÍN

HỆU

TÂM PHƯƠNG

Để nuôi em bé, bồi dưỡng sức khỏe – đủ các giới NGON, THƠM, BỒ không kém Bột ngoại quốc, đã được viện Pasteur công nhận nhiều chất Bồ.

TÂM PHƯƠNG

47A, Trần Quốc Toản Saigon



Kỹ Nghệ Thực Uống Việt-Nam MERRY REALM

Sản xuất các loại nước giải khát đựng trong chai nhựa dẻo (Plastique)

- Nước cam
- Nước thơm
- Sữa trái cây
- Yaourt
- Kem

Văn phòng : 116 Gia Phú Chợ Lớn
Điện thoại : 36.756

Trung tâm bán lẻ :
43 Tổng Đốc Phương Chợ Lớn
(NHÀ MÁY 100/26 BÌNH THỚI QUẬN 11)
Đ.T. 50.423

Viện uốn tóc BANGKOK

PHÒNG LẠNH

Số 4, Nguyễn Trung Trực – Saigon
Ngang nhà hàng THANH THẾ
Đ.T 92115 – 92726/224

Do : **Cô HỒNG HẠNH**
Tốt nghiệp ngoại quốc
đảm nhiệm

Nhiều kiểu mới lạ tân kỳ hợp với phụ nữ thời đại

Đặc biệt : TRANG ĐIỂM CÔ DÂU DẠ HỘI

NHẬN HỌC VIÊN

Chủ nhân kính mời
HỒNG HẠNH

XIN CHÚ Ý : Mỗi tuần nghỉ ngày Thứ Ba





Đang trổ

Ngày Chúa Giáng sinh
tạm ngừng giết nhau

Người ta tạm ngừng giết
nhau có một ngày.

Dân Giao Chỉ, chỉ cần một
ngày không nghe thấy tiếng
súng, không thấy máu đỏ, thấy
người gục ngã, là cũng đủ vui
rồi. Dù chưa được hưởng một
khung trời thật sáng, mới chỉ
mờ mờ cảnh sắc trăng, một
thứ thái bình tạm nghỉ, cũng
đủ cho con người phè phờn
ăn chơi.

Nhưng rồi cứ nghĩ lại buồn.
Ngày Chúa Giáng Sinh, người
ta tạm ngừng chém giết. Nhưng
ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày
kỷ niệm các anh hùng liệt sĩ
của dân tộc ta, chúng nó vẫn
cứ chém giết nhau như thường.
Nhất là vào ngày Giáng Sinh
của «Bác» Hồ, là ngày 19-5,
chúng nó còn chém giết nhiều
hơn, để có được nhiều chiến
công dâng lên Bác.

TỰ KIỂM DUYỆT 7 GIỜ

TIỀN SƯ ĐỒI



○ TUẦN BÁO CỰC HỮU ĐỒI LẬP VỚI ĐỒI ○



cầu nguyện cho một ngày

Ngày Chúa sinh ra đồi, một ngày tốt
đẹp, xin hãy cầu nguyện cho một ngày
thoát cảnh tối trời.

Xin hãy cầu nguyện cho một ngày...
Các bà vợ xin hãy ngừng ngoại tình
một ngày...

Các bác tài xế Taxi, xe Xích lô, xe
Lam bá bánh, xin hãy ngừng tăng giá
một ngày...

Các ông dân biếu, xin hãy đề một
ngày, giữ cho hồn trong sạch; đừng nghĩ
tới việc buôn lich cõi trường, ăn cắp
tượng Chàm, lấy thêm mười ngàn đồng
để mướn một em thư ký thơm như mùi
mít...

Ông Tông Trưởng Xã Hội đã nói
rằng: con lai tốt lắm. Hãy tạo cho mình
một giờ phút khoẻ đi tới đâu gặp
ai, hãy chào nhau bằng những tiếng khoe
loyeux Noel, Merry Christmas...

Một ngày rồi sẽ hết. Mau lên đi.
chiều hôm tối rồi...

ngò hem, kiếm một chỗ trú chân. Con cháu ta đã
xây rất nhiều đền đài công ốc nguy nga. Nhưng chưa
tấy ở đâu cho ta một chỗ đứng chứ đừng nói gì
tới một chỗ ngồi.

Ta đòi hỏi được có sự bình đẳng.

Ta không đòi hỏi một nơi lầu vàng gác tia, có
máy lạnh, có điện có nước. Ta chỉ cần một miếu, 1 am
nhỏ, có một ông Từ già, buổi sáng thấp húng để
con cháu ta biết cho ta là ông Tổ chúng nó.

Cấp cho ta một gian trong khu chung cư cũng
được.

Ta không ganh ghét gì với đạo giáo... Nhưng
nó ròi đó cũng xứng đáng tôn thờ. Nhưng ta đây, ta
là ông Tổ của chúng mày, ta cũng phải được tôn
thờ. Ta kêu gọi và đòi hỏi một sự bình đẳng,

Hãy dâng những giọng này vào mục thắc mắc,
khiếu nại. Có thể dâng vào mục bày tỏ sự đời. Thôi
ta buồn lâm, ta đi dày... Nếu có hồi âm của ông già
họ Mai, nhớ báo cho ta biết, ta rất cảm ơn.



đòi hỏi một sự bình đẳng

Ta là Tổ Hùng Vương. Chúng mày là con cháu
ta nhưng ta không được chúng mày tôn thờ. Trên
khắp cái giải đất này, từ sông Bến Hải đến mái Cà
Mau, không có chỗ nào đó được một cái đèn thờ để
cho ta hánh diện gật gù cái đầu: à, con cháu ta nó
vẫn thờ ta.

Đi tới đâu ta cũng chỉ thấy nhà thờ, nhà chùa
Ta đã lang thang vất vưởng trong xó xỉnh hang cùng

mỗi tuần đăng trọn một phóng sự ngắn



● phóng viên MA TỊT viết

Thảo luận về phép lạ

Trong tòa soạn, có 1 đạo sĩ và 1
ma sư. Đạo sĩ Nguyễn duy Hình là
con người khả kính nên những kẻ
nhám nhở, lem nhem không dám
nhắc tới. Còn ma sư Trần đức Lai
thì hiện nay bị Cậu Chó hành, đang
định làm một phát rủa tay gói kiếm.
Bởi vậy, thảo luận về phép lạ,
đã mất đi rất nhiều hào hứng.

Anh Chủ nhiệm lên tiếng:

— Thuở nhỏ, tất cả chúng ta,
thằng nào, con nào cũng thích nghe
chuyện cổ tích. Thường là chuyện
có những bà tiên ban phép lạ cứu
người. Ở đây, không nên nói chuyện
cổ tích vì chúng ta không còn là
con nít. Ai cũng có khả năng làm
ai tình và đã từng bị ái tình vật lên
vật xuống. Nói tóm lại, chúng ta
nói về những phép lạ dành cho
người lớn.

Buổi thảo luận hôm nay, có
rất đông nhân vật. Người có đầy
đủ thẩm quyền nói về phép lạ là
một Giáo Sư Đại Học. Ông Giáo Sư
Đại Học kể về chuyên về phép lạ:

— Một hôm có một sinh viên tới
than phiền với tôi là mất một cái
đồng hồ (có tiếng cười...) Yêu cầu
quí vị đừng nghĩ bậy. Cái đồng hồ
của anh ta là cái đồng hồ thật có
tới ba kim, không phải
cái đồng hồ có một kim
như là đàn ông chúng ta, mỗi người
có một cái. Anh ta hỏi tôi về một
phép lạ, để có thể kiểm lại được
chiếc đồng hồ. Tôi khuyên anh ta,
nên tới chỗ đồng bạn bè, đọc cho
bạn bè nghe mười điều răn... khi...
tới điều răn: «Chớ lấy của người»

Thì ngừng lại một chút, nhìn
mặt từng người một, hễ ai ra cái
điều đồi sác, thì kẻ đó chính là
người đã cầm nhầm cái đồng hồ...

Giáo Sư ngừng lại, uống cạn nốt ly
lạ de. Có người nóng ruột hỏi:

— Thế anh sinh viên ấy có kiếm
được cái đồng hồ không?

Giáo Sư nuốt lá de đánh vực
một phát:

— Có chứ! Thật là một phép lạ.
Anh ta chưa cần đọc tới câu «chớ
lấy của người». Mới đọc tới câu
«chớ muốm vợ người», anh ta đã
chợt nhớ ra rằng mình quên chiếc
đồng hồ ở phòng ngủ của Giáo Sư
dạy Triết học. Thế có tài tình
không?

Những chuyện về phép lạ là
những chuyện không thể giải thích.
Bởi vậy, không khí của hội trường
như chim hót xuống. Nhà Chủ
Nhiệm chợt hướng về phía tôi:

— Anh phóng viên Ma Tít đã
một thời anh đi lính. Linh là hay
tin ở phép lạ. Xin anh kể một
chuyện.

Ma Tít tôi vội ngồi ngay ngắn lại:

— Tôi cũng xin kể một chuyện
về phép lạ. Ngày đó tôi đi lính.
đồn trú ở Peiku. Tinh của tôi thi
binh dàn lâm. Tôi chỉ thích đi sâu
vào quần chúng vì ở đây mới có thể
tim thấy cái... mông mênh. Tôi hòa
minh với đồng bào thiểu số sinh
hoạt giống như họ. Một hôm
thấy vài ba cô nàng thiểu số tắm
dưới suối, không mặc quần áo
tôi cũng bắt chước như họ, xuống
suối tắm. Như trên đã nói, tinh của
tôi vốn binh dàn, nên cũng không
mặc quần áo, nghĩa là giống như
họ. Đang tắm thì nghe tiếng súng
nổ. Hoảng hồn, tôi nhảy lên bờ.
Nhưng vì chưa quen vũ Sexy, nên
tôi mặc cõi, lấy cái nón cát kết úp
che lấy chỗ kín. Bất ngờ, có một
họng súng dí vào lưng tôi, kèm theo
tiếng quát: «đor tay lên!.. Tôi vội
đor cao tay lên khỏi đầu, và không
hiểu sao, nhờ một phép lạ nào
chiếc nón cát kết vẫn không rơi..

Cả bàn hội thảo gật gù cái đầu,
muốn khám phá ra cái phép lạ ấy.
Người thắc mắc nhất, có lẽ là cô
Bạc Hà. Cô ta phỏng vấn ngay:

— Rồi có bao giờ cái phép lạ ấy
xảy ra lần nữa, không?... Hay chỉ
có một lần rồi thôi...

Ma Tít tôi trả lời:

(xem tiếp trang 52)



Ngưng chiến hòa giải.

Mấy ngày hôm nay, Bạc Hà tôi
buồn lâm... Trong tuần báo Tiên Sư
Đời này, mục «Như cái lá da» là
một mục Phụ Nữ. Chị Linh Trang
đã trách Bạc Hà tôi là cạnh tranh
bất chính, là tranh khứa một cách
lộ liễu, giống như tác phong của bà
chủ xe đò. Bạc Hà tôi cần phải có
vài lời minh xác.

Đối với chị Linh Trang, Bạc Hà
tôi «lòng riêng vẫn kinh yêu». Gặp
chị ở đâu tôi cũng «xin qui hai gối,
chống hai tay».

Nếu lòng tôi như cái bánh tét, tôi
sẽ không ngần ngại gì mà cõi hết,
bóc hết để chị coi, lúc nào cũng
thẳng băng... ruột ngựa.

Mục này là mục dành cho phụ nữ
đây, nhưng khác hẳn với «trang đàn
bà, con gái, mà chỉ phụ trách. Khác
hắn nhau như chuyện nước, chuyện
nhà. Trong đất nước chiến tranh
của chúng ta, khi nào thấy mán đỗ,
là lúc người ta đang đánh nhau, giết
nhau cật lực. Nhưng ở trong nhà,
khi nào phải khỏe đàn ông thấy
đàn bà chúng ta có máu đỗ, nhất
định là phải ngưng chiến, nếu
không muốn mang bệnh kinh niên.

Chuyện nước và chuyện nhà
khác nhau ở chỗ đó.

Nói theo kiểu kiếm hiệp Kim
Dung, thì chúng ta khác nhau như
nước sòng và nước giếng. Không hề
xâm phạm tiết hạnh của nhau, chỉ
chủ trương đối lập với đàn ông.
Còn Bạc Hà tôi hì chủ trương
phải công tác với đàn ông. Thành
ra nhiều lúc chị trách tôi là «dì
khách» bình dân quá. Tôi xin nhận
đi vì tôi đang đói khát quá, trong
cái cơn nắng cực này.

Thôi thì mình cũng bắt chước
người ta, bỏ ra 1 ngày để ngưng chiến
và hòa giải. Chúng ta cần phải lê
phép với nhau, tôn trọng lẫn nhau
để đàn ông kinh nè.

Đàn bà chúng ta mang tiếng
nhiều rồi. Thượng đế đã phạt chúng
ta. Hình phạt ấy, theo chúng ta tới

Xem tiếp trang 52

những show hay trong tuần của đài Truyền hình Hoa Kỳ

Thứ Năm 25-12-69:

JULIA'S CHRISTMAS-20 giờ,

«The Doctor's a Dilemma» (Nỗi khổ tâm của Y sĩ). — Lần đầu tiên một chuyên viên trị bệnh tim (Gene Raymond) rời một nhà chwyna chữa bệnh thần kinh (Jerry Hausner) cùng xuất hiện tại văn phòng của Bác sĩ CHEGLEY, vì có hẹn trước. Nàng JULIA và điều dưỡng viên YARBY dành phải đứng chứng kiến một cuộc biểu diễn để chứng minh lối điều trị có truyền theo lời khuyên như «Hồi y sĩ hãy chữa bệnh cho chính mình trước đã». — Michael Link và Eddie Quillan cũng hiện diện trong tuồng.

Phim : FROM THE TERRACE 23g20.

Dấn thân vào cuộc đua tranh trong thế giới của những nhà đại tư bản kinh doanh, một chàng thanh niên đã phải trả một giá rất đắt khi anh muốn đạt tới những thành công về tiền tài và danh vọng.

Anh đã phải chịu hi sinh ngay cả cuộc hôn nhân tươi đẹp mà đang lẽ anh được hưởng bên một thiếu nữ xinh tươi. Không những thế, muốn đạt tới tột đỉnh vinh quang và giàu sang phú quý, anh còn dám bán cả linh hồn. Ôi bả vinh hoa ghê gớm vậy thay.

Diễn viên thường thăng Paul Newman, Jonanne Woodward hợp diễn cùng Myrna Loy, Ina Balin, Leon Ames và Elizabeth Arden.

Thứ Sáu 26-12-69

STAR TREK 21 giờ.

«The Light of Zetar» (tia sáng Zetar). — Một thiếu phụ trẻ đẹp kỳ dị nhưng thông minh được đưa lên phi thuyền không gian Enterprise với nòng súng đặc biệt. Công tác của nàng và chính ngay chiếc phi thuyền không gian Enterprise lâm nguy khi họ gặp một hiện tượng kỳ lạ. Đó là những tia sáng có hiệu năng siêu phàm, phát ra bởi những làn sóng thuộc não bộ, khiến chiếc phi thuyền đặc biệt này hầu như bị tê liệt hết mọi hoạt động. Jan Shuttan đồng diễn với các diễn viên quen thuộc của chương trình.



CINE • TIVI

CAROL BURNETT SHOW 22 giờ

Ngôi sao sáng của Truyền hình Mỹ Carol BURNETT xuất hiện, ca vũ, chọc cười cùng với tài tử Jim NABORS. Trong một màn kịch hài hước, NABORS đóng vai một chàng độc thân lén thăm cô láng giềng BURNETT lại căn nhà riêng của cô này, là một căn nhà bất khả xâm nhập bởi những hệ thống bảo động chống kẻ trộm cùng nhiều cạm bẫy khác.— Harvey Korman, Lyle Wagoner, Vicki Lawrence và vũ đoàn Ernest Flatt cùng trình diễn như thường lệ.

Thứ Bảy 27-12-69 :

BURKE'S LAW— 22 giờ.

«Who Killed What's His Name?» (Ai là kẻ sát nhân?)

Một nhà triệu phú bị ám sát.

Đại úy BURKE có nhiệm vụ mở cuộc điều tra. Nhưng ông đã vấp phải một vụ rất phức tạp. Ba người vẫn được đặt ra : Một là vụ án mạng có thể chỉ là một tai nạn. Hai là người bị giết có rất nhiều kẻ thù mà hồ sơ có thể xếp vào dày cả một cái tủ lớn. Ba là kẻ thủ phạm là một nhân vật không ai rõ tên, y có thể giả hình giả dạng làm một người rất tầm thường lẩn trong đại chúng, rất khó mà tìm ra được.— Ngoài diễn viên thường lệ có thêm Edgar Bergen, Andy Devine Dick Clark và Virginia Grey.

Phim : ALL ABOUT EVE 23g20.

Tại miền California xưa).

Trước khi có phong trào đồ xô túi miền Tây Mỹ quốc để tìm vàng, một chàng được sĩ trè tuổi đã rời bỏ quê hương từ Boston tới California để lập nghiệp. Sau đó chàng ta định cư tại Sacramento.

Sacramento dần dần trở nên đầm

thị đông đúc trở thành mục tiêu

của những tay giang hồ hão hán đầm

xô túi để tìm vàng. Những vụ

dấu tri so tài diễn ra để tranh dành

quyền làm chủ những kho vàng vồ

tận.

Sau bao ngày gian khổ, chàng

được sĩ không những lập được sự

nghịệp hiền hách, mà còn tìm được

tình yêu bền một thiều nữ khá ái.

diễn viên chính : John Wayne Al-

bert Dekker, Binnie Barnes và Ed-

ward Kennedy.

được tường thuật lại do những người đã ở cạnh nàng do những người đã thực sự quen biết nàng.

Gồm nhiều diễn viên xuất sắc : Bette Davis, Anna Baxter, George Sanders, Celeste Holm, Hugh Marlowe và Gary Merrill.

Chúa Nhật 28-12-69.

INRONSIDE — 22 giờ

«Up, Down and Even». Trưởng đoàn Cảnh sát Đặc biệt bị một vố cay đắng, khó xử khi đứng trước trường hợp cô cháu gái vị thành niên của viên nữ sĩ quan Whitfield bị bắt về tội mang lậu chất ma túy trong người.— Raymond Burr đóng vai trưởng đoàn Inronsider, Susan O'Connell đóng vai cô cháu gái. Barbara Anderson vai nữ sĩ quan. Các diễn viên khác gồm Don Galloway, Don Mitchell, Alfrep Ryder, Richard Anderson và Rachel Ames.

Phim : IN OLDCALIFORNIA — 23g20.

Tại miền California xưa). — Trước khi có phong trào đồ xô túi miền Tây Mỹ quốc để tìm vàng, một chàng được sĩ trè tuổi đã rời bỏ quê hương từ Boston tới California để lập nghiệp. Sau đó chàng ta định cư tại Sacramento.

Sacramento dần dần trở nên đầm

thị đông đúc trở thành mục tiêu

của những tay giang hồ hão hán đầm

xô túi để tìm vàng. Những vụ

dấu tri so tài diễn ra để tranh dành

quyền làm chủ những kho vàng vồ

tận.

Sau bao ngày gian khổ, chàng

được sĩ không những lập được sự

nghịệp hiền hách, mà còn tìm được

tình yêu bền một thiều nữ khá ái.

diễn viên chính : John Wayne Al-

bert Dekker, Binnie Barnes và Ed-

ward Kennedy.



Lạy Chúa

— Ông Cộng Sản phết cờ khởi nghĩa,
Làm thắng Tây bầy via còn ba,
Tây lo Tây sợ xốn ra,
Nhưng ông cũng suýt bỏ bà vì Tây !

Thằng dân được chết lây nhiều quá,
Chết như là ngả rạ khắp nơi.
Thằng dân khổ rách khu lõi,
Trên răng trắng hẽu, dưới vòi đèn thuỷ !

Chú Nghiea ông nặng mùi hắc dân,
Dân nuốt vào sao vẫn khó tiêu,
Ông nhồi ông nhét khai nhiều,
Lòng dân nó vẫn lầm đếu đáng nghi !

Ông bắt dân phải cù kháng chien,
Phải vùng lên, phải tiến, phải bay,
Trăm năm thu lại một ngày,
Phải rằng giai đoạn, đốt ngay, đốt liền

Sáu bảy năm liên miên khói lửa;
Ông gã Tây cưa nửa Việt Nam.
Nhưng ông chưa hả lòng tham,
Vẫn xua quân đê hát mòn xâm lăng !

— Ông Tư Bản cũng hăng đáo đè.
Cũng tham mưu quỷ kế gầm thay.
Đánh cho địch cung nát thây,
Cho bay biết mặt biết tay cao bồi !

Thằng dân được kính mờ: đè chết,
Đè đổi lòng đè rét thân trâu.
Đè khoanh tay đè gục đầu,
Đè bi đè lụy đè sầu đè rên !

Nhiều chiến dịch «kêu kêu» phát động,
Mặc dân nghèo ruột rỗng mới thôi.
Một: phuơng nô lệ tân thời.
Vết chân tôi moi đời đời cồn in :

Chú vĩ đại tay tiền tay súng,
Lệnh ông truyền trời cung chiu luôn.
Hưởng chí dân tộc cồn con,
Không nghe, làm lẽ treo mõm nghe chua.

Ông đánh giặc cù cưa dài dẳng.
Bại cung không mà thắng cung không !
Bây giờ cuồn gói ông rông,
Tiệc tàn xương xẩu phần ông chủ nhà.

Bao con chiên của Chúa
Cầu xin Chúa thi ân
Chúa nhìn đi phuơng khác
Khi máu chảy qua chân

Dân tôi dân nhược tiêu
Bé mọn, tôi tình chí?
Chúa nỡ nào bắt tôi
Vác thập ác lê đi?

Chiến tranh hoài, buồn lầm
Xin Chúa ban hòa bình
Và bình an dưới thế
Cho những người thiện tâm !

Chúa còn ngự trên trời
Và ở khắp nơi nơi ? ?
Tại sao không thấy Chúa
Còn ngự trong lòng ty!

Dân biều dạy khôn nhà báo

Hà viện «cấm cửa» ký giả Huỳnh Anh vì đã «loan tin» thất thiệt về buổi họp kín tại Hà viện ngày 9-12-69* (nguyên văn là thư của Chủ tịch Hà viện, ông Nguyễn Bá Lương).

Này cấm cửa nhà anh đấy nhá !
Chỗ làm ăn quấy phá lung tung !
Mấy trò lật lọng, phản thùng,
Tim vào ngõ hẻm, hàng cùng thiểu chí ?

Anh cứ vẽ long ly, quy, phượng,
Bạn chúng tôi đâu ngưỡng ? đâu cần ?
Tuy nhiên, là đại diện dân.
Hình thù anh lại «tố chán» thế này.

Dân nó thấy nó cay bằng ớt,
Nhiệm kỳ sau nó «phớt Áng lê».
Chia tay khăn gói ra về,
Tương lai còn biết kiêm nghè nào hơn ?

Chuyện thăm kín, làm ơn biết vậy,
Đem viết ra tẩm bậy không nên !
Lại gì dù luận khen khen,
Bấy giờ không lẽ bắt đền được anh ?

Làm ký giả phải nhanh, phải chí,
Phải tinh khôn cầu tạo vẫn J.
Phải cần tránh né mõm bồ,
Sao cho các phía hả hê bằng lòng.

Dù có phải biến trong thành đục
Dù có phải làm cho tục thành thành...
Chúng tôi có khói các anh,
Chính quyền có «chịu» mới thành công to.

Nịnh dân chúng «bắt bò» được chúng ?
Quốc gia này, «gãi đúng» là ăn.
Chim mõi cùng với chó săn.
Kè ra nào có khó khăn nỗi gì ?

Anh đừng bảo : «tôi ghì sự thực».
Vì Tự do, tích cực đấu tranh !
Thôi xin «cả nước nhà anh»,
Món quà dân chủ lô canh ấy à ?

Thiên hạ có thì ta cũng có,
Đem bày bàn, nhìn ngó cho vui.
«Nhà anh» chẳng điếc không đui,
Có sao bực rậm chực chui đầu vào ?

Rày sắp tới, đè cao kỷ luật.
Thuộc lòng câu, tướng thuật «ngay tình»(1)
Hoặc về ngồi..., gãi linh tinh,
Theo Vé tê Ich (2) tướng trình chắc ăn !

HÀ THƯƠNG NHÂN

1.— Chữ của quốc hội đầy ụ !
2.— V.T.X (Việt tần xã).
Cứ đem V.T.X «phang» vào là chắc ăn nhất.
Quảng cáo không công cho ông đầy, ông
Việt Tần Xã !



TÚ KẾU

Neurotonic

KN.785/BYT/QDOP/16.4.68

VIÊN THUỐC HỒNG
CÓ SINH TỐ C

CÚM NÓNG LẠNH CẨM SỐT ĐAU NHỨC

ANTIGRIPPAUX

XIN NHỚ NHÂN HIỆU
CÓ BẢN VIEN LÉ KHÁP
MỌI NGƯỜI

ĐUA BỔ ĐẦU NGƯỜI

HADZER

HEPACHAUT

NƯỚC CỐT ARTICHAUT
NƯỚC CỐT GAN BÒ TƯƠI

SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2

VUI VẺ
TUOI TRE
DA DÈ, MINH MÃNG

YÊU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGỦA MỀ ĐAY
THIẾU MÀU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MỆT

VIEN BAO CHÉ HADZER

HEPACHAUT

KN.805/BYT/QDOP

THUỐC MỚI
VIEN BOC DUONG

mido

Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH,

Pub.TÂN-TRI

SN 982 BYT/QDOP



sinh hoạt văn nghệ

• hải lưu

Khai thác giải Nobel

Sau khi giải Nobel văn chương 1969 được trao cho **Samuel Beckett**; có nhiều người thắc vong vì những tác phẩm nổi bật của ông là kịch, mà kịch thì khó đọc, khó bán, khó khai thác ra tiền.

Năm trước, sau khi giải Nobel được trao cho nhà văn nào thì nhiều nhà xuất bản đã đỗ xô đi tìm người dịch rồi.

Nhưng bây giờ đã có người dám thử in một vở kịch của Beckett. Đó là nhà Ký Nguyên của nhóm Trần tuân Kiệt, Míc Tường... Vở kịch sẽ in sẽ là Trong khi chờ đợi Godot do Mai Vĩ Phúc chuyển sang vietnam. Bà con hãy chờ đợi Mai Vĩ Phúc coi dịch ra sao !

Hai người chồng muôn thở

Chuyện Người Chồng Muôn thuở của Dostoevsky đã được Tràng Thiên dịch và báu tin ra đời từ lâu. Nhưng nay nhà xuất bản Hồng Đức đã đài trước, ấn hành một bản dịch của **Đỗ Kim Bảng**. Bản dịch rất chau chuốt, cẩn thận. Bià là một họa phẩm của Renoir, phải nói là quyển rú lâm.

Trầm Tử Thiêng tại Thăng Bờm

Tối thứ sáu 12.12 nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã hát những bài thơ

tiền nước. Cuối cùng, họa sĩ Nguyễn Trung chủ tịch của hội lại không tới. Các hội viên đoán rằng ông chủ tịch đánh mất tờ giấy năm chục.

Viết về thơ

Sau Hoài Thanh, Trần tuân Kiệt, một phê bình gia đã xuất bản cuốn sách mới nhất nhận định về **Thơ Việt Hiện Đại**. Đó là Uyên Thảo.

Tác phẩm rất công phu của Uyên Thảo đã kiêm đi kèm với nửa thế kỷ thi ca Việt Nam (1910-1960).

Đây là cuốn đầu trong 6 cuốn hợp thành bộ sách «Thơ Việt Hiện Đại Toàn Tập» của Uyên Thảo. Trong các tập sau, Tác giả sẽ nhận định về từng giai đoạn của thời kỳ 1900-1970, với các tác giả tiêu biểu. Uyên Thảo thuộc lớp phê bình gia có mắt tinh nhạy hiện nay.

Người và sói

Trong số các tác giả ngoại quốc được dịch nhiều tác phẩm sang tiếng Việt, thì sau Albert Camus phải kể đến Hermann Hesse. Cuốn đầu tiên của Hermann Hesse khiếu cho độc giả Việt say mê nhà văn này, là câu chuyện của Dòng Sông, do Phùng Khánh và Phùng Thắng dịch.

Cuốn sách mới nhất của Hermann Hesse được nhà Ca Dao Xuất bản là **Sói Đồng Hoang** do Phùng Thắng và Đức Lang Chơn Hạnh cùng dịch.

Cung Tích Biên sau khi đọc Sói Đồng Hoang nói rằng, đã khám phá được chất sói trong con người của mình. Thứ sói dữ miền hoang nguyên.



Họa sĩ trẻ lưu vong

Hội Họa sĩ trẻ VN trước kia đã được cấp cho một mảnh đất để cất một trụ sở bằng cây, tại góc đường Lê Thánh Tôn, Công Lý. Về sau phủ Văn Hóa đòi đất, đỡ nhà, hội trở nên lang thang. Năm nay, không biết lấy nơi nào bầy tranh, hội họa sĩ trẻ đành phải tổ chức cuộc triển lãm của mình tại trụ sở Pháp văn Đồng Minh Hội. Ngày 17 tháng 12 các họa sĩ trẻ họp nhau bàn về cuộc trưng bày sắp tới. Không có chỗ họp, họ bèn hẹn họ tại quán Linh Mỹ đường Tự Do, với điều kiện mỗi người mang theo 50đ trả

người chết có thể nói chuyện với người sống không?

(Tiếp theo ĐỜI số 14)

Có điều là trong các kinh điển, Phật vẫn có nói chuyện thần thông, vẫn có thi thoảm thần thông, như có lần Phật nhập đại định, phóng ánh sáng đại quang minh làm cho các hàng đệ tử thấy rõ cả mười phương thế giới, nhưng cũng chính Phật lại cực lực bài xích chuyện thần thông. Ấy là bởi Ngài sợ chúng sanh mê chấp thần thông là giải thoát, là đặc Đạo, có thể trở ngại cho họ trên đường tu học giác ngộ cho nên Ngài mới cố tránh chuyện thần thông, chứ không phải không có thần thông.

Ngài từng làm cho các đệ tử biết rằng họ không cần cầu được thần thông, chỉ cần tu hành chứng ngộ, tự nhiên thần thông sẽ có, nhưng báu víu vào chuyện thần thông thì đường Đạo sẽ bị chướng ngại.

Chẳng cứ gì Đạo Phật, tất cả các Tôn giáo đều có thần thông: Hễ có định lực tự nhiên có thần thông, đó là lẽ thường.

Thần thông là gì?

Thần là biến hóa không thể lường. Thông là thông suốt tự tại. Người có thần thông là người có thể tùy tâm biến hiện, sai khiến sự vật theo ý muốn, không bị sự vật trở ngại.

Có 6 thứ thần thông: Thiên nhãn thông là thấy suốt mọi vật bất chấp xa gần. Thiên nhĩ thông là nghe suốt mọi tiếng. Thần túc thông

là đi lại thông suốt tự do. Túc mạng thông là biết rõ kiếp trước kiếp sau của mình, của người. Tha tâm thông là biết rõ ý muốn và tâm trạng kẻ khác. Lậu tận thông là thoát khỏi vòng luân hồi quả báo.

Tất cả những ai tu hành đặc định (có định lực đều có thần thông).

Muốn để hiểu thần thông, chúng ta cứ lấy những người có năng lực siêu việt hơn người mà xét. Tỷ như nhà vò địch về môn chạy bộ có cặp giò thần tốc, thay vì người khác chỉ chạy nỗi 8/km 1 giờ, người kia chạy 20km chẳng hạn. Thế là anh ta gần có Thần túc thông rồi đó. Nếu trong một giây phút anh ta có thể vượt hàng ngàn cây số bằng cặp chân, ấy là Thần túc thông. Thiên nhãn thông cũng vậy, người có mắt thật sáng, nhìn xa hàng 5-6 cây số thấy rõ các vật ấy là gần với Thiên nhãn thông. Người thông minh đoán biết được ý muốn và tâm trạng kẻ khác là gần với Tha tam thông. Người tự biết tương lai của mình cũng như đoán biết tương lai của kẻ khác là gần với Túc mạng thông.

Người thông minh giỏi dấn ở đời còn có thể như thế, huống gì người tu hành được định lực? Khi tu hành đến một trình độ nào đó, tâm trí thông suốt, diện lực trong người được tăng cường mạnh mẽ (thường gọi là nhàn điện) tất nhiên có thể sai khiến được sự vật.

Như các nhà Thôi miên Tây phương chẳng hạn, họ có thể làm những trò huyền bí như sai kẻ khác làm đúng theo ý muốn, làm cho thân thể kẻ khác bỗng lên không trung, v.v.. ấy là họ gần có thần thông.

Các nhà tu Tiên bên Tàu, các nhà Yoga Fa-kia bên Ấn Độ đều có thể đặc thần thông.

Duy có môn Lậu tận thông là đặc biệt chẳng phải ai cũng có thể tu luyện mà được. Lậu tận thông chỉ dành riêng cho những người chân thành giác ngộ mà thôi. Bởi vì chỉ có giác ngộ Chân lý mới tự giải thoát khỏi vòng trói buộc của các nghiệp chướng.

Những chúng sanh nào có thần thông?

Đức Phật nói: có năm loại có thần thông gọi là Tu thông, Bảo thông, Y thông, Yêu thông, Quý thông.

Tu thông là người tu hành cõng phu có định lực phát sang thần thông. Bảo thông là tự nhiên có thần thông như các Thiên Thần chẳng hạn. Y thông là dựa vào bùa chú, phép thuật mà có thần thông, tức là nhờ sức mạnh huyền bí bên ngoài. Yêu thông là do yêu quái phụ vào mà có thần thông. Quý thông là Trung ẩn thân túc linh hồn rời khỏi xác thân tự nhiên có thần thông.

Như vậy ngay chúng ta đây, sau khi chết, moi người đều có thần thông. Rất dễ hiểu, bởi vì người chết không còn bị xác thân

làm chướng ngại nữa mà phiêu diêu tự tại, lại thấy biết cả ý muốn cùng tâm trạng người sống. Những ai có cầu cơ chấp bút đều biết. Những linh hồn vào cơ có thể biết tên họ, người xa lạ và đoán việc tương lai.

Đã hay rằng, sau khi bỏ xác tất nhiên có thần thông thì lúc sống ta không cần được thần thông làm gì. Nên dùng xác thân và tâm trí này để tu tập Giác Ngộ là hay hơn hết. Những thầy phù thủy « cao tay ẩn » kia có thể sai thần khiếu quý được, những bức tu Tiên kia có thể kéo dài mạng sống bằng cách luyện đơn luyệ i khi, những nhà Thôi miên có thể sai khiến kẻ khác làm theo ý họ, những thầy Fa-kia, những nhà Yoga đ c Đạo có thể ngừng hơi thở hàng tháng mà vẫn sống nhưng rốt cuộc, làm sao thoát được khổ não Luân Hồi ?

Nên biết rằng Bản thể của vũ trụ vạn vật vốn từ hư không mà ra. Thành hình thành vật từ hư không thì sau khi tan rã cũng trở về hư không. Như thế là ngay trong Bản thể của Vũ trụ chúng sinh đã có « thần thông rồi ». Bởi vì muôn vạn sự vật đều do tâm mà hiển hiện, trong tâm thức chúng ta có sẵn muôn vạn thế giới. Nếu chúng ta Giác ngộ Bản tánh chân như vạn vật đồng một thể với nhau thì đó là thần thông rồi.

Huống nữa, trong khi ta mong mỏi thấy nó thấy kia, thân nám một chỗ mà tự thấy mình đi du lịch cùi gắp các cảnh gặp đủ mọi hang người phải chăng đó là « thần thông » ?

Có điều chúng ta không kiểm soát được cái tâm của chúng ta mà thôi, vì chúng ta không làm sao tạo ra những giấc mộng đẹp để hưởng lạc thú được. Đó là bởi tâm thức (linh hồn) chúng ta bị nghiệp lực dẫn dắt cuốn không thể nào... lung lay được. Nhưng nếu chúng ta giác ngộ Chân lý, hiểu rõ thân tâm chúng ta đây vốn do cái Bản thể « không » sanh ra... và cái Bản thể « không » ấy có muôn vạn sự diệu dụng có thể biến hóa vô cùng, chẳng qua đời sống ban ngày là giấc mộng lơ mơ, đời sống trong mộng mị là giấc mộng con, một cái nháy mắt cũng bằng một ngàn năm, một cái khảy móng tay chẳng khác một

triệu kiếp, khác nhau chỉ là tên đặt và con số ta đặt ra ấy mà thôi, nếu ta hiểu rõ như thế thì « thần thông biến hóa » chính là cảnh vật và tâm tưởng của ta hiện thời, chứ chẳng có chi khác lạ.

Nếu đời là mộng ảo thì thần thông biến hóa cũng là mộng ảo.

Vậy nên các bức đúc Đạo dùng thần thông để làm lợi ích cho đời, để mượn trường đời ảo mộng sác sịc không không này tự tạo cho kẻ khác, hầu tất cả đều tiến lên con đường Đại Giác Bất Sanh Bất Diệt.

Hòn lìa khỏi xác ra sao ? Hòn lìa khỏi xác có đầu thai không ? Nếu có tại sao quên kiếp trước ? LINH HỒN HAY NHÂN TRUNG ÂM.

Nhà chính trị học hay kinh tế học chỉ lo nghiên cứu các vấn đề thuộc đời sống hiện tại.

Nhà khoa học chỉ tìm nguồn gốc và sự cấu tạo của vật chất.

Nhà triết học chỉ tìm hiểu và cố gắng giải đáp nguồn gốc của vũ trụ và sự sống.

Nhà tâm lý học chỉ mở xé các trạng thái tâm lý của người sống.

Chỉ có nhà Đạo Học mới biết tự mình thực nghiệm Tâm linh của chính mình để có thể giải đáp Bí mật của Sự Chết. Vì muốn vươn mình lên khỏi sự chết nên nhà Đạo Học cần phải biết rõ trạng thái của sự chết và sau khi chết rồi, con người sẽ đi đâu? Có Linh Hồn để đầu thai chuyển kiếp chịu quả báo hoặc lên Thiên đường hay xuống Địa Ngục không?

Vì có biết rõ sự chết mới biết rõ sự sống, và có biết chết rồi đi đâu mới hiểu ý nghĩa của sự tu hành hiện tại. Có giải quyết tất cả những nghi ngờ thắc mắc về sự chết mới tim thấy Đạo.

Đối với sự chết, nhà Đạo Học Đông phương mới biết rõ như sau: Thể xác con người chúng ta là do Tứ Đại hợp thành.

Tứ Đại là 4 chất; Đất, nước, lửa gió. Cũng gọi là 4 chất: Cứng, lỏng, nóng và hơi. Nhà hóa học gọi là Thần chất, Dương khí, Kinh khí và chất Đạm.

4 chất ấy hợp lại thành xác thân con người sống thi lúc người chết, chúng nó phải tan rã ra.

Trước hết, Địa Đại tách rời ra,

Địa Đại là chất đã làm thành xương thịt, gân, bầy nhầy, là những món đặc và cứng. Khi Địa Đại tách rời thi con người cảm thấy toàn thân đau đớn không thể tả, mất hoa lèn tai nghe tiếng nô àm àm như trời long đất lở rởi ù ù dần đi, không phân biệt đ rợc tiếng động chung quanh.

Kế đó là Thủy Đại tách ra. Thủy Đại là chất làm nên máu, mủ, nước tiểu, nước bọt, ghèn, v.v... Lúc Thủy Đại phân ly, hai tai ú ù của người bình nghe như sóng biển dâng trào vậy. Mồ hôi ướt đầm cả thân mình. Có khi nước tiểu tiện và đờm dãi, nước bọt trào ra lai láng.

Bấy giờ, người bình đau khổ không thể trưởng tượng nổi. Do bởi quá đau đớn, nǎm giác quan bị té liệt, không còn biết gì nữa.

Sau cùng Phong Đại và Hỏa Đại phân ly, Phong Đại là hơi thở và khí trời trong thân thể, Hỏa Đại là hơi nóng trong mình. Hai chất này rời ra thi thân thể lạnh toát, người bình lại cảm thấy một phen đau đớn ghê gớm nữa, rồi tắt hơi. Tuy nhiên, một chỗ nơi thân minh hẵn còn nóng. Đó là cái « thần thức » hay « linh hồn » của con người. Cái cục nóng đó, khi đầu thai thi đến trước khi người chết thì nó đi sau cùng. Tuy theo chỗ cục nóng đó toát ra ngoài mà nhà Đạo Học có thể đoán biết « thần thức » sẽ lại sanh vào cõi nào (Xin giải thích rõ sau).

Thần thức là gì? Là tất cả những hành động quá khứ của người chết. Những hành động đó gồm lại thành một sức mạnh vô hình và mầu nhiệm, hút dần người chết lại đầu thai vào một hình xác khác để chịu quả báo. Danh từ nhà Phật là « nghiệp lực » tức là sức mạnh của nghiệp.

Tùy theo nghiệp, cục nóng vừa nói trên sẽ thoát ra từ lòng bàn chân, nghĩa là thân thể lạnh từ trên xuống dưới và bàn chân còn nóng sau cùng, thi « thần thức » sẽ bị cõi Địa Ngục hút xuống. Nó thoát ra từ đầu gối thi thần thức sẽ đầu thai vào loài ngựa quỷ (quỷ đói). Nó thoát ra từ bụng thi thần thức sẽ hợp với loài bàng sanh (giống vật đi bốn chân). Cục nóng thoát ra từ ngực thi tái sanh cõi người. Mặt là cõi Thiên nhân. Đầu là cõi Giải thoát hoàn toàn.

(CÒN TÙA)

Đàn ông đàn bà và khoái lạc.

Dục tình không phải là một căn phòng bít kín. Nó là một lò lửa phát sinh ra tất cả những giây liên lạc của người nhưng nhiều lúc nó đạt tới một cường độ cực cao.

Lời của Alan Watts
Triết gia tôn giáo

Muốn hưởng cho đầy đủ và thỏa thích dục tình, ta phải cần biết nó ảnh hưởng thế nào cho hai người nam nữ. Những mối liên lạc thể xác giữ đàn ông và đàn bà có rất nhiều ý nghĩa khác nhau: Nhiều cặp cho rằng nó chỉ là sự rung động thú vị. Nhiều người đàn bà cho đó là chỉ một việc giúp cho chồng được sung sướng. Nhiều đàn ông, đàn bà khác cho là một cuộc thể thao giải trí.

Nhà phân tâm học Rollo Mary: là những cuộc giao cấu mang lại rất nhiều điều lợi cho cả đàn ông lẫn đàn bà

Những tình cảm của hai người sẽ trở nên phong phú hơn, do đó tính chất con người cũng sẽ hoàn hảo hơn.

Tình thương yêu sẽ đưa hai người ra khỏi tình trạng cõi liêu.

Hai người phối hợp với nhau tức là phối hợp với cả vũ trụ.

Người này sẽ biết rõ ràng cá tính của người kia.

Triết gia Alan Watts luận rằng dục tình giúp cho người hòa hiệp hoàn toàn được thiên nhiên. Chế độ độc thân của các tôn giáo là 1 lầm lỗi vì nó bắt buộc các nhà tu hành phải khước từ dục tình, đường chấp nhận Thượng đế thay cho đàn bà.

Nhưng bây giờ phút cực độ khoái lạc là một của trời cho, nó làm rã nở tình trạng căng thẳng của thể xác, nó là một phát nổ làm nảy sinh ra những tinh tú trên trời.

Trong thân thể loài người, đàn ông cũng như đàn bà, những nơi có đầu chót của thần kinh hệ là chỗ dễ để gây nên cảm hứng cho tình dục.

Các điều tra viên của ban thuyết

những kết quả của một cuộc điều tra quốc tế về tình dục và thanh niên



trích dịch cuốn
TÌNH DỤC
HOANG LOẠN
(THE SEXUAL
WILDERNESS)
của VANCE PACKARD

(Tiếp theo ĐỜI số 14)

trình Kinsey có cảm tưởng rằng đàn ông dễ cảm hứng do hình ảnh và lời nói, còn đàn bà thì do những cử chỉ vuốt ve và lời lẽ tình tứ.

Kinsey nhận thấy có đầy rẫy những báo chí cho đàn ông đọc in hình phu nữ lõa thể, trai lại không có tờ nào để cho đàn bà thưởng thức. Có ba phần tư số đàn ông đều khởi hứng trước những tấm hình chụp những cuộc hành sự tình dục — còn về phía đàn bà thì chỉ có một phần tư.

Nhiều điều tra viên khác quả quyết rằng đàn bà thích được sờ mó vuốt ve hơn là đàn ông. John Money quả quyết rằng đàn ông dễ khởi hứng do những cái mắt thấy

tai nghe, còn đàn bà thi lệ thuộc vào những cử chỉ sờ mó vuốt ve.

Nhà xã hội học Clifford Kirkpatrick tóm tắt vấn đề như sau: Trong thế giới Tây phương sức phát độ ng dục tình trung bình của ông sóm mạnh đơn điệu, tài tình, tiết điệu, liên tục và đôi khi còn xộn hồn của đàn bà.

Người ta nghiệm ra là người đàn bà ham ăn ngon, ham làm việc thường là những người giàu máu tình dục hơn người khác.

Người ta cũng thấy sự khác biệt của dục tình sóm mòn là tùy theo tuổi tác: thường thường con trai trước 18 tuổi và con gái thi trước

16 tuổi. Các điều tra viên của nhóm Kinsey nhận thấy là con trai hưởng được mức cực khoái tình dục tối đa ở khoảng 18 đến 30 tuổi còn đàn bà thì ở lứa tuổi 30.

Nhà xã hội học J. Bernard phân tích dục tình của lớp thiếu niên như sau: «Đa số con gái cỡ tuổi từ 15 đến 20 ít có đòi hỏi về tình dục. Dù được tự do chúng cũng không thèm muốn lâm những khoái dục tình. Ở tuổi ấy chúng thèm khát những cử chỉ chiều mến, vuốt ve, thích thấy đàn ông lưu ý tới mình. Chúng không cần có những giao liên về xác thịt, mà chỉ thích những cuộc giao du êm đềm chân thành, sơ s殼 đụng chạm tới dục tình thôi.»



Winston Ehrmann, chuyên môn khảo sát trong giới sinh viên khám phá ra là người thiếu nữ chỉ nghĩ về tình dục khi nào thấy có mối ái tình vững chắc, tâm trạng ấy trái hẳn với tâm trạng của con trai.

Tất cả những nhận xét trên đây khiến cho chúng ta phải tin rằng cuộc đời sống chung sẽ được ân ái hơn nếu người đàn ông hiểu biết cẩn kẽ người đàn bà cùng với vấn đề của họ.

Bà Mary Calderone cho rằng khi một cậu con trai muốn liên lạc thể xác với một cô gái nào thì cần phải xét kỹ xem cô ta có sẵn sàng đón tiếp không. Trong những trường hợp này, người ta thường nghe thấy cô gái trả lời «Không, tôi không thể làm thế được». Bọn con trai cứ không muốn hiểu rằng về tình dục bọn con gái kém hàng hái hơn họ. Họ chỉ biết điều đó khi nào họ hiểu rõ là có nhiều sự khác biệt về sinh lý giữa hai giống trai và gái.

Bây giờ ta còn nên tự hỏi là nên giao phó cho ai trách nhiệm giảng huấn về tình dục. Lý ưng ra bắc cha mẹ phải nhận lãnh lấy trách vụ ấy. Nhưng chỉ trừ ra ở các nước Bắc Âu là nơi các gia đình cho phép con cái tự do làm những cuộc thí nghiệm về dục tình, còn ở các nước khác thi các bố mẹ khó khăn mà làm được việc đó vì họ quá ngượng nghịu khi phải trình bày trước mặt lũ con trẻ những hành động thầm kín về nhục dục. Vậy hơn hết là để cho các học đường tổ chức những lớp giảng huấn ấy dưới quyền điều khiển của những giáo

rắng khi mặc những bộ quần áo mỏng sát vào người, các cô không ngờ nó có thể làm rối trí được các cậu con trai.

Đàn ông và đàn bà, vợ chồng hay tình nhân nếu muốn cho cuộc liên lạc nhục dục được êm ái thú vị thì hai người đừng ai nghĩ phải cố đạt tới mức độ cực khoái, nếu nó tới không được cùng đúng lúc, thì cái đó cũng không phải là một sự thất bại. Một nữ công nhân có chồng đã chứng minh trước mặt nhà xã hội học Komarovsky rằng: «Trong những cuộc liên lạc nhục dục với chồng tôi dù cái phút cực khoái nó không tới được đúng như tôi bảo giờ của nhà máy, chúng tôi cũng vẫn thấy vui thú như thường».

Nền giáo dục về tình dục có thể giúp cho người ta tránh được rất nhiều những sự hiểu nhầm với điều kiện là nó phải bao trùm lên tất cả các khía cạnh của mỗi giao liên giữa nam và nữ giới.

Mỗi khi nói tới giáo dục tình dục, người ta ngỡ rằng nó có sức kích thích và đương nhiên cho phép bọn trai gái cùng nhau liên lạc về nhục dục. Nhưng trái lại trên thực tế nó có thể làm êm dịu bớt nhiệt độ dục tình và khuyến khích cho nam nữ thanh niên ráo chòe cho đến ngày hôn thú.

Công tác giáo dục tình dục còn có thể làm giảm bớt những vụ mang hoang thai trước ngày hôn phối. Một cuộc điều tra ở Hoa Kinh Đốn đã minh xác là trong những trường học có lớp giảng huấn về dục tình thì lại có ít những vụ chửa hoang hơn là ở các trường không có lớp ấy.

Bây giờ ta còn nên tự hỏi là nên giao phó cho ai trách nhiệm giảng huấn về tình dục. Lý ưng ra bắc cha mẹ phải nhận lãnh lấy trách vụ ấy. Nhưng chỉ trừ ra ở các nước Bắc Âu là nơi các gia đình cho phép con cái tự do làm những cuộc thí nghiệm về dục tình, còn ở các nước khác thi các bố mẹ khó khăn mà làm được việc đó vì họ quá ngượng nghịu khi phải trình bày trước mặt lũ con trẻ những hành động thầm kín về nhục dục.

sự có đủ khả năng chuyên môn và dám gọi thử gi死刑 tên thử ấy chứ không dùng tiếng bóng.

Thế nhưng bây giờ vẫn còn nhiều lớp học dạy môn này mang những tên giả tạo như: «Lớp học vệ sinh», «Lớp sinh lý» hoặc «Lớp hội thảo về y tế» do những viên y sĩ của nhà trường điều khiển và một số giáo sư. Họ vẫn ngượng ngùng có khi còn hơn các phụ mẫu học sinh khi giảng dạy đến những vấn đề tình dục trước mặt các học trò.

Trong một trường Trung học, sau một loại bài giảng của Mary Calderone, một học sinh đứng lên nói lớn rằng: «Tôi vẫn không hiểu về sao dục tình lại có nghĩa khác hơn là cách làm tình».

Vậy theo ý kiến chúng tôi thì chương trình giáo huấn dục tình nào cũng phải nhằm vào bốn mục tiêu sau đây:

— Giúp cho thiếu niên nam nữ biết rõ những bộ phận tình dục và sức khởi động của nó.

— Giúp cho bọn trai gái hiểu rõ vai trò của dục tình đối với đời sống của họ và nó sẽ mang lại cho họ những ích lợi gì.

— Giúp cho những cặp vợ chồng trẻ biết cách chỉ để ra những đứa con theo ý muốn của họ, đó là điều quan trọng bậc nhất của đời họ.

— Giúp cho thanh niên nam nữ hiểu rõ tầm quan trọng của các cuộc thí nghiệm nhục dục tiền hôn thú và khía cạnh luân lý của nó.

(CÒN NỮA)

NHÀ ĐÓNG GIẦY SAIGON

116A Hoàng Diệu Khánh Hội Saigon



Dùng toàn da tốt, kiểu đẹp, gọn, êm chân, bền chắc, rất nhiều giày làm theo kỹ thuật mới, mang là vừa, đế qui khách coi kiểu chọn ngày, giá hạ và tốt. Giày đặt đúng hẹn.



KÈ TỚI SAU

PHẦN II

Tổn đã quyết định, sau khi ra trường, sẽ không trở lại Saigon, không chọn một đơn vị nào trong Thủ đô hoặc ven đô. May tháng trước Tổn có tên đi ngành nhưng Tổn không chịu đi. Tuần qua một vị Thiếu tá có thẩm quyền ít nhiều trong quân trường gọi Tổn lên, ông ta nói :

« Tổn đấy à, ông Trung tá với tôi xưa nay vốn tình thầy trò. Từ ngày anh vào trường, Trung tá đã gửi anh noi tài. Bây giờ, ngày mẫn khóa, tôi khuyên anh nên chọn một đơn vị gần đây. Anh có thể ở bất cứ nơi nào nếu anh muốn. Trung tá đã gọi điện thoại về tôi ban sáng. Anh biết rằng lúc này có bao nhiêu thanh niên có thể, bao nhiêu người đang gặp nghịch cảnh. Anh thật may mắn quá, sinh trưởng trong một gia đình có thế lực. Tại sao anh khước từ sự may mắn đó. »

Tổn đứng yên lặng nhìn xuống hai bàn chân nơi hai mũi giày bám một ít bụi.

Những hạt bụi của quân trường từ mấy tháng nay không những bám ngoài thân thể mà có khi nó đã ăn sâu vào hai lá phổi Tổn. Tổn đã hít thở hoài hoài đám bụi đen. Nghe ngóng mãi mãi lời gào thét, mệnh lệnh.

Bây giờ, Tổn có giờ phút yên lặng. Muốn dành cho mình cái quyền khước từ. Vả lại bản tính của Tổn là thường xuyên khinh miệt người nào có một sự liên hệ với cha mình trừ mẹ chàng và những đứa em thân yêu. Tổn đã biết quá nhiều về ông Thiếu Tá này từ ngày chàng vào quân trường. Cho dù mai

sau gặp nhiều người mang thứ cấp bực tương tự như thế, Tổn cũng khó lòng thấy niềm kinh trọng, trong thâm tâm chàng dành cho họ. Ngoài cái lòn đeo trên vai một phần lớn, một phần rất lớn trong bọn họ không có gì trong trí tưởng. Họ không bằng cấp, không chịu học, và cũng không chịu đọc. Họ sống như một thứ cỏ thụ, mỗi năm tăng cây càng trù phú, nhưng chính sự trù phú bóng mát đó là hiện tượng già cỗi. Tổn thường trực hoài nghi họ. Họ, phần lớn, thiếu học, thiếu nhân cách, tra lý luận theo sự ngu dốt của mình, thích tac oai tac quai, iech ky tham lam, che day bao chua den tien cung nhung loi lam. Một số trong bọn họ biến loi lam cua minh thanh nhung cong trang; theo ly luon mot chieu nhu cha chiec. Bọn họ, phần lớn co quyen hanh nhung gian doi va hen ha, khong he thay su kem hiem bi et cua minh. Bọn họ, tu day, thu gop day nguoit mot thu mac cam, quay ra ghen ghet ty hiem tuoi tre, xem thuong nhung ke tot sau, chui boi tri thuc. Họ khong he bi et mays may gi ve nhung nguon triet ly da phan hoa nhan loai, dua tot nhung chub nghia, lam nen cuoc tranh chlap, va sau cung ca 1 so mhen VN cung quay cuong theo do, họ khong he bi et gi ve bai chiet cua cac lai vuc cach mang, xah hội van hoa. Ac thay, họ dang la (1 so) nhung ke da va se chi huy Tzon, ac thay họ co the lam chinh tri. Cách mang, chinh họ la mot phan tu mu lora bi dieu động bởi nhung nguon triet ly hanh dong kia. Cuoi cung co the nhien xet ve họ nhu the nay : « Họ van lam vien hang say nhung ngu dott chiec hiem bi et ti gi ve cai uyennuoc xay tot hanh dong ; y nhu anh chàng công nhàn hạng bết ngày ngày vận nhung cái

bù long trong một xưởng máy, anh công nhàn không hề biết đến máy móc, không thắc mắc gì về lịch sử một guồng máy. Có thể bọn họ sẽ hy sinh cái chết, nhưng họ cố gắng tránh trớ đến cùng khi nào cái chết không may xảy đến sẽ chịu, họ không biết rõ ràng cái mục đích những ngày mình sống : từ đó họ đánh cap công quỹ mà họ cho rằng phần lợi về họ, họ phản bội quần chúng mà họ thấy như thế là cái quyền hạn và quyền uy của họ có ; họ ăn xin từng bao thuốc, từng đồng « Đòn » của người Mỹ mà họ không biết rằng đó là một điều xấu hổ. Đã nói rằng họ không biết rõ ràng về lý tưởng đời họ, không mục đích, thiếu tinh thần cộng đồng không ý thức đến thế nào là danh dự của một dân tộc. Quê hương, lãnh thổ, lý tưởng, tiền nhân, chính bản thân họ, có nhận diện đâu mà tôn trọng. Bọn họ, trong đó là những ông Hoàng, ông Phan, những Trần, những kẻ sẽ chỉ huy Tổn. Không phải tất cả chỉ huy đều thế, nhưng một phần lớn là thế. Vậy thì Tổn yên lặng là tốt hơn. Tổn mỉm cười với trái tim khổ đau ; mai kia, có thể anh phải chịu cả những thương tích tinh thần và những tàn phá ngay đến thân thể. Ông Thiếu Tá hỏi :

« Thế nào anh không trả lời à. Trung tá nói rằng anh muốn làm gì thì làm nhưng ông không muốn anh chết. Anh Tổn, anh có thể về Tổn tham mưu hay qua nha quân pháp cũng được. Bố anh thừa sức vận động mà. Tôi không hiểu tại sao trường hợp anh lại vướng vào quân trường »

Tổn biết đến lúc chịu không nỗi cái không khí oai bức. Anh nói gôn lợn :

« Tôi sẽ xin qua Dù hoặc Biệt động quân »

« A, anh thích đánh giặc vậy à. Anh tính làm người hùng ? »

« Không, tôi không thích đánh giặc. Tôi đã minh định cả với bè bạn rằng tôi không là thằng hiếu chiến. Cuộc chiến này không phải riêng cho một dân tộc được gọi là Việt Nam. Nói thẳng ra, tôi ghê tởm việc chém giết, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn.

Ông Thiếu tá biết minh đang thòi lên một ngọn lửa ông hạ giọng :

« À ra thế, nhưng chính anh đã mâu thuẫn với anh. Dù sao tôi không thể nói nhiều được. Tôi lo liệu cho anh chỉ vì Trung Tá ! Sau khi biết sự thế này chắc Trung Tá sẽ buồn. Có thể ông ta trách tôi không thuyết phục được anh »

Trong câu nói kia có một sự gì không ổn, làm niêm tự ái của Tổn bùng dậy :

« Thưa Thiếu Tá, ông dùng danh từ « thuyết phục » có hơi quá đáng. Tôi không muốn mình bị thuyết phục. Vả lại đây có gì gọi là thuyết phục. Gửi gắm cho nhau là việc của ông và Bố tôi. Tôi từ chối sự gửi gắm đó, thế thôi. Tôi thành thật cảm ơn Thiếu Tá »

Những ngày trước khi mẫn khóa. Tổn cũng như bè bạn có những giờ giấc thơ thời hơn. Họ không phải ra bãi, không phải suốt ngày tập tành vất vả, nghe ngóng đời mình theo bước nhịp, soi mắt theo từng giọt mồ hôi trong vật diệu tàn. Bọn Tổn, ban ngày tập dượt lỗ mẫn khóa, tối đến có thể ngồi chuyện vãn với nhau hàng giờ dưới những hàng cây hay trong căn nhà đầy người. Lâu lâu, Tổn mới có những giờ phút nhàn rỗi như thế này, ngồi rít 1 hơi thuốc, lặng ngâm làn khói nhạt hòa bay lên lan tỏa đâu đó, Tổn bắt gặp một niềm thỏa mái gần như trống trải sầu túi.

Tổn nhớ mẹ và các em. Những đứa em Tổn có đưa đã vào Đại học, như Cơ và Hoa. Cơ theo Khoa học, vừa rồi được Bố vận động sang du học bên Âu châu. Cơ cũng có một trái tim tinh khiết như chàng. Chính vì bản tính đó mà Tổn thường lo lắng cho em. Những ngày tới Cơ sẽ là con tim chao đảo trong bầu trời niềm đầm những khuynh hướng chính trị khốc liệt của tuổi trẻ Âu Châu.

Hoa, em gái, thua Tổn ba tuổi, học Đại học sư phạm. Hoa thông minh và tiến bộ. Giữa Tổn và Cơ, Hoa thương yêu Tổn hơn. Bởi nàng tìm thấy nơi người anh trai một sự gì khác lạ, tình tình gần như ngô nghich ; thực ra không có sự ngô nghich trong con người khả ái dĩnh ngô đó.

Tổn có quá nhiều tự ái đối với người đi trước, biết đâu niềm tự ái kia là một cần thiết của tuổi trẻ. Việc Tổn vào Thủ đức đã làm Hoa đau lòng. Nàng không ngờ một ngày thật gần những anh em nàng phải đi theo chiến cuộc, gách vác lấy một trách nhiệm vừa mơ hồ vừa ghê tởm. Nàng không muốn anh Tổn thân yêu, người còn đầm ướt với nàng những kỷ niệm trẻ thơ, nay phút chốc khoác lèn mình bộ áo dã thú, đi biển biệt ngoài ngàn ; chuyện thật gần mà nghe như chuyện đâu xa. Chiến tranh quả đã len lỏi đến bên cạnh nàng, âm thầm cướp đoạt của nàng một kẻ thân yêu.

Hoa cũng quen với Nhã lâm. Tuy trình độ học hành khác nhau nhưng Hoa và Nhã có thể là hai đứa bạn thân. Tóm lại họ là những đứa hoa thơm ngát đã mọc chung trong một mảnh đất tinh khiết ! tinh khiết ở tuổi trẻ và thơm ngát ở chổ Hoa cũng như Nhã có thường trực một tâm hồn biết yêu cái chân cái thiện. Trong cách đối xử với Hoa, Nhã thường tỏ ra dè dặt. Nhã tự biết : « nếu có ngày nàng lấy Tổn làm chồng, nàng đương nhiên là chị của Hoa »

Ngoài Cơ và Hoa, Tổn còn những đứa em khác. Có đứa như Hoài, đã trở thành một hippy thực thụ.

Hoài thường ngày vở vẫn ở Bonard, vào quán La pagode, chiều Chúa Nhật lang thang trước toà Đô Chánh, tối ngồi ủ rũ trong Queen Bee hay các quán cà phê. Con gái cô như Hoài là một gai nhân rồi.

như cái lá đà

(Tiếp theo trang 39)

tận lực về già, chỉ vì chúng ta không biết lè phép.

Tục truyền rằng, đàn ông họ lè phép hơn chúng ta nhiều lắm. Những lúc đi tiêu xong, họ còn vải ống Địa mấy vải. Còn chúng ta đã để nước lên đầu ông Địa lúc làm xong chỉ có việc xách quần đứng dậy, đi luôn. Bởi vậy mới bị ông Địa phạt, mỗi tháng thấy chiến tranh ở đâu vài ngày. Bây giờ, chúng ta học tập lè phép, biết đâu lòng chúng ta không ứng được với trái đất người tha hình phạt ấy.

Thì ra bình... «kiệm trước» là một thứ bình... hay lây!

Chúng ta là dân bà. Chỉ Linh Trang và Bạc Hà thôi đều có cái làa. Dù cho sông có cạn, đá có mòn, lào bà lúc chết, vẫn còn... làa. Cùng làm chung với nhau một tua bao, cùng có một ông chủ mà đầu gối mẩy con vịt, lại cứ hich nói chuyện với đầu gối, chúng ta hãy tỏ ra thương yêu nhau, dù cái thương yêu ấy chỉ biểu diễn những màn «chị ơi... Tiên tuyến em ơi Hậu phuong».

Ngày hôm nay, chúng ta ngưng miến và hoa giải...

Ngày mai, chúng ta lại đánh đấm nhau. Chị có đồng ý không?... Đời ta như vậy. Tiên Sư Đời!...

CÔ BẠC HÀ.

Đen như mõm chó

(Tiếp theo trang 39)

Xảy ra hoài hoài... Trưởng hợp của tôi, phép lạ xảy ra còn nhẹ. Trong lịch sử có chép trường hợp sinh chàng tên là Lao Ái, chịu đựng nỗi cả một cái bánh xe quay tít...

Nét hoài nghi hiện rõ lên khuôn mặt Cô Bạc Hà. Cô ta đứng dậy, đồng đặc như bà Kiều Mộng Thu, quay phải quay trái hỏi cù tọa:

Ở đây, quý vị nào có được phép lạ như Lao Ái?... Xin biểu diễn cho nhau coi.

Tất nhiên là cù tọa đều lắc đầu.

Phóng viên MA TỊT ghi

chuyện đàn bà

(Tiếp theo trang 27)

Các chánh khách, các ống cử viên Dân biểu Nghị Sĩ v.v., ai cũng bảo rằng mình rất yêu nước. Còn dân chúng thì họ thấy mình không những yêu nước mà còn cần. NƯỚC hơn bao giờ hết. Ăn uống tắm giặt đều cần đến nước, nhất là ở cái xứ nóng như Sê-gon này. Bây giờ nước... LÊN tức là mỗi người dân lại đau lòng một ít. Vì nước LÊN (giá) nhưng không chắc là NƯỚC có chảy mạnh và chảy đều không đây?

Thì ra bình... «kiệm trước» là một thứ bình... hay lây!

Người chết trở về?

Không hiểu đã nám vững bằng cớ nào mà một số nhật báo loan tin là «anh hùng không quân Phạm Phú Quốc bị bắt cầm tù ở BV chờ chua chết».

Nếu quả thật như vậy thi sẽ có nhiều chuyện rắc rối. Trước hết: bà P.P Quốc sẽ không còn là

Chủ tịch Hội các bà quả phụ Tự Sĩ VN nữa. Thứ hai bài hát của Phạm Duy nhan đề «Huyền sử ca của một người mang tên Quốc» phải đổi đi, Thứ ba hai chữ «Về Quê» có nghĩa là «đi dứt» sẽ không còn sử dụng được nữa...

Có những người chết lồng lồng trở về. Đó không phải là chuyện lạ lùng trong thời chiến tranh,

Nhưng còn phải đợi coi sao đã!

DIỄM HỒNG



UỐN TÓC PHỤ NỮ



- Do các chuyên viên phụ nữ đảm nhận
- Cắt uốn hợp thời trang
- Giá uốn từ 500 đồng
- Có điện riêng

479, Phan Đình Phùng SAIGON — Đ.T 92.991

CUỘC THI

lựa chọn

- ▶ (1) NGƯỜI VIỆT LÀM CHỦ ĐẤT VIỆT
- ▶ (2) NGƯỜI LÀM CHỦ ĐẤT
- ▶ (3) NGƯỜI THUÊ CÓ NHÀ CÓ ĐẤT

Để hỗ trợ cho cuộc tranh đấu hữu sản hóa người thuê nhà và người nghèo có nhà ở; tuần báo Đời mới quý bạn tham dự một cuộc thi hào hứng có tặng giải thưởng xứng đáng. Nội dung cuộc thi yêu cầu quý bạn trả lời câu hỏi sau đây:

Hiện nay trên đất nước ta nhiều người thuê nhà vẫn còn phải đóng tiền thuê đất cho các công ty địa ốc của Pháp Kiều, Án Kiều và Hoa Kiều. Những đất, nhà đó là do các người ngoại quốc này lợi dụng thời kỳ thực dân để chiếm lấy của dân ta, với sự hỗ trợ của luật pháp thời Thực dân.

Với tình trạng đó, theo ý bạn thí chánh phủ ta nên áp dụng biện pháp nào trong 2 lối sau đây.

1 — Quốc hữu hóa nhà và đất của các công ty ngoại kiều để bán trả góp cho người ở thuê?

2 — Buộc các công ty ngoại kiều phải bán trả góp cho người ở thuê với một giá tùy theo tình trạng nhà đất và thời gian cho thuê?

Xin bạn chọn 1 trong 2 biện pháp.

1) — Biện pháp nào được nhiều bạn đọc đồng ý nhất sẽ được coi là hợp với lòng dân.

2) Bạn đọc nào đáp trúng biện pháp trên và số người đồng ý với bạn sẽ được trúng giải.

Các bạn chỉ việc c.t phiếu dự thi này đánh dấu thập trả lời ô 1 hay ô 2 và ghi số dự đoán vào câu sau đây:

PHIẾU DỰ THI NGƯỜI THUÊ CÓ NHÀ CÓ ĐẤT CỦA TUẦN BÁO ĐỜI

Tên, họ, độc giả:

Địa chỉ: đường

..... tỉnh

Tôi lựa chọn biện pháp sau đây: (đánh dấu chữ thập vào ô vuông tương ứng)

Quốc hữu hóa đất, nhà của các công ty ngoại kiều, bán trả góp cho người ở thuê?



— Bắt buộc các công ty nhà, đất ngoại kiều bán lại cho người thuê?



2.— Số người đồng ý giải pháp này là



người. (viết lại bằng chữ)

..... ngày



hồi số 3 rồi bỏ vỏ bao thư gửi về địa chỉ tòa soạn báo Đời, ngoài bao đè rõ «Dự thi Người thuê có nhà có đất»

Thời hạn nhận phiếu tham dự: Kể từ ngày phát hành Tuần báo ĐỜI Số 9.

Thời hạn chót: 31-12-1969.

Thùng đựng phiếu tham dự sẽ đặt tại tòa soạn, có thửa phát lại chứng kiến, lúc niêm phong và lúc mở thùng, để phiếu. Quý bạn ở Saigon có thể mang tới thẳng tòa soạn bồ vò thùng.

Các giải thưởng gồm nhiều phẩm vật giá trị sẽ loan báo trong 1 số tới.



*Mỗi người
một
bàn chải răng..*

Nhung chỉ dũng
KEM
ĐÁNH RĂNG
Hynos
PHOSPHATÉ

PATE DENTIFRICE
Hynos
SUPÉREAU BLANC

VN EXPRESS

*Với
Hynos
PHOSPHATÉ*

*đánh răng sớm chiều
răng tươi sáng nhiều*

Hynos PHOSPHATÉ

*mang lại cho quý vị
một hàm răng trắng trong
những nướu răng lành mạnh,
một hơi thở thanh khiết,
nếu quý vị
chải răng 2 lần trong ngày*

PHONG NGÚA

Ghé chốc, lờ lối, gãi tói đâu ăn lan tới đó
KHÔNG PHẢI THOA PHẾT SƠ SÀI
NGOÀI DA MÀ HẾT, DẦU CÓ HẾT
CHỖ NÀY CŨNG LỜ LẠI CHỖ KIA
Nên uống :

Giải Phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIÊN

TRÊN 30 NĂM DANH TIẾNG

Hỏi các tiệm Hoa - Việt có bán là

NHÀ THUỐC

ÔNG TIÊN

P.L. CHOLON K.N. BYT S6 816 — 21-8-62

CÙU LONG
HOÀN

VỎ DÌNH-DÀI

Đi xa
Chết đêm
Lao lực nhiều.

Bổ huyết, Dương tân, Tráng thận

VIÊN NGỌT DỄ UỐNG

COTRACYN

SỰ
CÔNG HIỆU
MẠNH LIỆT
CỦA

2 TRU SINH
(TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)

3 KHÁNG SINH
(SULFAMIDES)

SINH-TỐ B12

Trị bệnh:

- BAN NÓNG_BAN CUA
- THƯỢNG_HÀN
- CẢM HO_SỨNG PHỔI
- NHIỄM VI-TRÙNG
- GHÉ LỞ LOÉT_VẾT ĐAU
SỨNG MỦ_LÂM ĐỘC



VIÊN NGỌT DỄ
UỐNG

ĐỂ TRONG GIẤY THIẾC

CÓ HÌNH TRÁI TÌM

MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

*Mỗi phút minh Tân-Kỳ làm chấn động
trong ngành Mỹ-phẩm, và khách
hảo hoa phong nhã chờ đợi từ lâu.*

NUOC HOA XIT *

Inlime

* BẢO CHẾ TÍNH VỊ THEO CÔNG THỨC A-Mỹ.
* MÙI THƠM QUÝ PHÁI SANG TRỌNG
DỊU BÈN NHỜ VỚI CHẤT HIBISCONE.

PARIS-FRANCE SPRAY MIST VINA

PARIS-FRANCE SPRAY MIST VINA

PARIS-FRANCE SPRAY MIST VINA

Thời-gian thay đổi,
COGNAC
MARTELL
trên 250 năm
danh tiếng
không thay đổi

Mọi người
đều thích

Cognac
MARTELL



THUỐC BỔ
(dùng SÂM và QUÝ làm gốc)

B.D.S.
HUYỀN TRIỆT ANH
BẢO CHẾ

SỐ XÁM VÀNG NGÀY 18/7/67

đã có thuốc bổ **SÂM - QUI - TINH** PHƯỚC LINH
giúp cho quý-vị tránh khỏi những trạng-thái trên.

Nhà thuốc PHƯỚC LINH
110, ĐẠI LỘ KHỔNG TỬ, SAIGON

Khi thấy trong mình mệt nhọc, yếu tim,
thiếu máu, đau thận, lao-lực nhiều,
tinh-thần suy kém, sụt cân.
Người già : kém sức khỏe.
Phụ - nữ : kinh-nghệ không điều,
da mặt xanh-xao.

PHỤ-NỮ : CẦN BIẾT !
CÓ BÌNH BẠCH ĐÀI

Xin dùng **TRI**

NỮ ĐỎI BƯU
PHƯỚC LINH

Đau tử-cung, huyết trắng ra nhiều
con người mất máu, sanh-xao buồn
bực, đau thất ngang lưng, bình mới
hay lâu ngày đều dùng được.

Tổng phát hành NHÀ THUỐC PHƯỚC LINH 110, Bis Khổng-Tử-Cholon

KHN 216 NĂM 1967/16.1.4

CÉMIN
Thuốc viên ngậm
THƠM MÙI CAM

LAO-DỘNG, KINH DOANH, CÔNG TỨ CHỨC.
SINH VIÊN, HỌC SINH MUỐN CÓ SỨC KHỊU
DÙNG BỀN-BỈ, CHỐNG MẾT MỒI.

NÉN DÙNG CÉMIN

K.H. 30.24 BC. QGP.BYT. A.9.67

HADZER
CHEWABLE VITAMIN C TABLETS

Thoa CRÈME THORAKAO đi nắng không đen nám, khỏi dồi phán

VIEN THUOC HONG
CO SINH-TOT C

Neurotonic

bồi - bổ - đỡ đòn
tăng - cường
trí nhớ



DỊP MAY NHẤT ĐỜI ?? NGÀN NĂM MỘT THUỐC ??

- Ông còn do dự hạnh phúc còn đi xuống !
- Bạn còn e ngại tình đời còn nhiều phiền toái !
- Hãy mua ngay để cuộc đời lên hương
- Nên mua gấp để gia đình êm ấm

Tôi biết chắc chắn trước sau ông cũng mua, nhưng... nên mua sớm để có hạnh phúc sớm.

MUA GÌ ???

MUA GÌ MÀ QUAN TRỌNG THẾ ???



MỘT PHÁT MINH MỚI NHẤT, đã được gần 2 triệu người Nhật hoan nghênh. Dụng cụ riêng biệt, « BƠM TAY DOVE ». Natural Method. Quý ông mua về TỰ CHỮA LÁY DỄ DÀNG các bệnh : Bất lực, thiếu hụt không bình thường, mau lẹ, yếu, đờm lạnh nhạt hoặc « NÓ TỊCH » v.v... chỉ chưa hai tuần, lâu nhất hai tháng, KHÔNG CHÍCH, KHÔNG UỐNG, KHÔNG THOA THUỐC, kết quả vĩnh viễn 100%.

ĐẶC ĐIỂM Bơm DOVE khi bơm KHÔNG SÚT NẤP BƠM loại mạnh 13ph. nhãn hiệu 2 con chim — Có CATALOGUE chỉ dẫn rõ ràng, giá 1800đ. bảo đảm.
(Mời Quý ông lại coi gần 100 bức thư của nhiều người đã khỏi bệnh cảm ơn)

HỎI ĐẠI LÝ :

CẦN THƠ số 8 Hai Bà Trưng (Đlúy VỎ)
DALAT 35B Pasteur (ông BÌNH)
NHA TRANG 21B Yersin (TÂN QUANG)
BIÊN HÒA 84A Quốc Lộ 1 (THANH BÌNH)
BÌNH ĐỊNH Gò Găng Lương Sĩ Đông

ĐÀ NẴNG 71 Hùng Vương (NAM PHƯỢNG)
QUI NHƠN 8 Phạm Hồng Thái
BÌNH DƯƠNG 27 Đoàn Trần Nghiệp
PLEIKU 5C Hoàng Diệu (NGỌC HƯƠNG)
SAIGON 22 Lý Thái Tổ

Tâm lý

Có người vì e thẹn, mặc cảm vì địa vị không dám mua, nhưng trong dịp Noel, Sinh Nhật hoặc Tin Mừng được ai tặng cho Bơm tay DOVE, họ sẽ chưa khỏi bệnh, họ sẽ cảm ơn suốt đời, món quà rất nhỏ, nhưng kết quả đáng giá mà... bà xã hài lòng

CẦN GẤP : Nhiều Đại Lý các tỉnh hoảng hập, điều kiện dễ dàng, thư đề (nhớ kèm tem) Châu Thành Nguyên 523 Trần Hưng Đạo (Gần Nancy) BT 98.827 — Mở cửa từ 8g đến 21g kể cả chủ nhật

đồ giả : Bơm giả không có hộp, không có CATALOGUE không có nhãn hiệu, không có hóa đơn, không thu từ khép ngặt chứng minh (photocopies) và lẽ dĩ nhiên là giá... rẻ hơn bơm ORIGINE DOVE



CORNELL
UNIVERSITY
JUN 8 1970
LIBRARY

CETONIC 500 mg
250 mg
sinh-tố c
BỒI BỔ CƠ THỂ
TĂNG THÊM SỨC KHỎE