

Saigon ăn chơi



ĐỐI

tuần báo
độc lập
cuenta
không
công san

14

chủ trương
biên tập
chu tú'
và
nhóm **SÔNG**

ĐỜI

TUẦN BÁO ĐỜI LẬP CỰC TÀ KHÔNG CỘNG SẢN

14

CHỦ ĐỀ : SAIGON ĂN CHƠI

- CÁI THÚ XEM CÁC EM CHẠY ĐUA : têđè • HỘI THẢO : VIỆT NAM VÀ CHÍNH SÁCH LIÊN BANG ĐÔNG NAM Á : hoàngvăndức — nguyễnvăn thọ — trầnvănlri — nguyễntrườngbá — đỗdángquang — trầnvănkha — hoàngngọccầm — nguyễnhữuđống — nguyễnquỳnhgiao — quôcsơn — nguyễnngọcbảo — rené linh — đỗquitoàn — trầnđạtử — đỗngocyển v.v..

CHÍNH TRỊ

- ĐI TÌM MỘT LỰC LUỢNG THỨ BA CHO VIỆT NAM : nguyễnhữuđồng
- NHỮNG KẾT QUẢ CỦA MỘT CUỘC ĐIỀU TRA QUỐC TẾ VỀ TÍNH DỤC VÀ THANH NIÊN : v.p.
- ĐẠO VÀ ĐỜI : nguyễnduyhin.

3

- ### VĂN NGHỆ
- KỂ TÓI SAU truyện dài của cungtichbiền
 - TÌNH ĐỜI : truyện dài nguyễnthụylong
 - HÀNG SOAN TÀY CUỐI MÙA : truyện ngắn của : từkếttường
 - đoán văn : ĐÁNH XÌ CÓM : của túkếu.
 - đoán văn : ĐỐN CÂY của đỗquýtoàn

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- THƠ ĐỜI
- TRUYỆN ĐỜI
- TIỀN SỰ ĐỜI
- SINH TỬ PHÙ
- TRANG PHỤ NỮ
- TRANG THƠ
- CINÉ TIVI
- NGƯỢC ĐỜI
- SINH HOẠT VĂN NGHỆ

ĐỜI	NĂM THỨ NHẤT	SỐ 14	TUẦN LỄ TỪ 18-12-1969 ĐẾN 25-12-1969
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TÙ và nhóm Sóng	GIÁ 30đ	Giao dịch quảng cáo Hội ông Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

dấu tranh cho đối

PHÚT CHÓT

Tình thế đã đến lúc hết mập mờ. Các con bài đều đã lật ngửa. Nhất là do đường lối của Hoa Kỳ đã quá rõ rệt, đường lối ấy là :

Dù Hòa Đàm Ba Lê có kết quả hay không, quân đội Hoa Kỳ cũng rút lui. Hòa Đàm Ba Lê có kết quả thì càng hay, không có kết quả cũng cóc cắn, Hoa Kỳ hi vọng chiến tranh sẽ « lun » dần, nhờ khả năng thay thế của người Việt Nam.

Nghĩa là Hoa Kỳ sẽ chơi triệt để con bài Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ có dịp để đóng trọn vai trò của mình để chứng tỏ khả năng của mình. Mất nước hay giữ được nước, trách nhiệm là ở ta, không thể đòi hỏi cho ai được nữa. Kề ra mãi tới lúc này thay nuốt không vô, người Hoa Kỳ mới tính chuyện trao trả quyền lãnh đạo chiến tranh, quyền tự quyết dân tộc cho ta, thì kẽ cũng hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, cơ hội cuối cùng để chúng ta « làm một cái gì ». Nhưng liệu chúng ta có làm được cái gì không ?

Tổng Thống Thiệu nói rằng phút này là phút chót của CS vì CS thua to, ta đã kiểm soát được 93% dân số v.v. Phút này là phút chót của Cộng Sản. Điều này đúng nếu song song với những chiến thắng quân sự, những người, những đoàn thể có trách nhiệm về đất nước này, biết bảo ban nhau biết kết hợp với nhau để dàn lại chủ quyền, để thực hiện một cuộc cải tạo toàn diện theo xu hướng nhân bản xã hội.

Nhưng phút này cũng sẽ là phút chót của ta, nếu chúng ta vẫn tiếp tục lục đục, thối nát, bê phái, vô trách nhiệm, ích kỷ, đỡ kỵ lấn nhau. Về điểm này, người ta không khỏi bi quan khi được nghe, được đọc những « lời qua tiếng lại » giữa các cơ quan hành pháp, lập pháp giữa các nhà lãnh đạo hành pháp với những nhà lãnh đạo các đoàn thể nhân dân, các đoàn thể tôn giáo, chính trị... Những « lời qua tiếng lại » đó gây cho nhân dân cảm tưởng không tốt đẹp rằng các nhà lãnh đạo chỉ biết bo bo với những quyền lợi cá nhân mình, đoàn thể mình, không đếm xỉa gì đến vận mệnh đất nước.

ĐỜI

SỐ SAU:

**ĐẶC BIỆT VỀ GIÁNG SINH
HỮU CHIẾN HAY NGUNG CHIẾN**

Không đủ ghế ngồi không đủ giấy đăng

Tòa soạn tuần báo Đời có tất cả 15 chiếc ghế, số hội thảo viên lên tới 22 người, phải ngồi chen lèn cả mặt bàn vì không đủ ghế.

Cái định chính của đề tài hội thảo là Bác sỹ Hoàng văn Đức, sáng lập, giám đốc chính trị tờ Cahier de L'Asie du Sud-Est, đề xướng chủ trương Liên bang Đông Nam Á.

Thành phần cuộc hội thảo gồm : Bác sỹ Nguyễn văn Thọ, Kỹ sư Trần văn Tri, Luật sư Nguyễn tường Bá, Kinh tế gia Bô đăng Quang, Trung tá Trần văn Kha, GS Hoàng ngọc Cần, Tiến sĩ Khoa học Kiến trúc sư Nguyễn hữu Đồng, Giáo sư Nguyễn quỳnh Giao, Quốc Sơn, Nguyễn ngọc Bảo, phóng viên Đài Truyền hình Tàu Đức René Linh các ký giả Nguyễn hữu Đồng, Đỗ quí Toàn, Trần da Từ, Bô ngọc Yến, cùng 1 số nhân viên tòa soạn.

Cuộc hội thảo đông đảo này đã kéo dài suốt 4 giờ đồng hồ, thành thử ngoài việc thiếu ghế ngồi, số báo Đời kỳ này còn thiếu luôn cả sổ trang để đăng tải, vì biên bản toàn bộ cuộc hội thảo đã lên đến gần 100 trang đánh máy, phải dành trọn cả sổ báo mới đủ in lại.

Trong khi chờ đợi một dịp loan báo đầy đủ khác, tòa soạn Đời dành chỉ còn cách tường thuật tóm tắt các chi tiết chính, và ước mong sẽ được các vị tham dự cuộc hội thảo tha lỗi cho sự hạn chế bất khả kháng này.

Chủ trương Liên bang Đông Nam Á, cái gì? thế nào?

Câu hỏi mở đầu của tòa soạn : Yêu cầu Bs Đức cho bạn đọc báo Đời biết trong hoàn cảnh nào, nguyên nhân nào, nhóm chủ trương Liên bang Đông Nam Á ra đời, và đã hoạt động những gì ?

B.S HOÀNG VĂN ĐỨC : Thưa anh, chủ trương nào, công việc nào thì cũng khởi sự từ một nhận định. Với cuộc chiến tranh đã diễn ra từ một phần tư thế kỷ nay trên đất nước mình, ai cũng nhận thấy rõ ở đây chúng ta phải chịu thảm họa, này là vì ta quá nhỏ, quá yếu không đủ sức cưỡng lại những chi phối của các cường lực ngoại bang.



Việt Nam và chính sách Liên Bang Đông Nam Á

Trước khi ra báo, ngày 5-5-69, chúng tôi đã gửi 1 lá thư luân lưu đến các vị Quốc trưởng và Thủ Tướng của 12 nước Đông Nam Á : gồm có VN, Ai Lao, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, Nam Dương, là 9 nước có thể coi là hội viên thực thụ của Liên bang Đông Nam Á trong tương lai, và 3 nước ngoại vi là Đại Hàn, Tích Lan và Nhật Bản.

Những lá thư luân lưu này, sau khi gửi đi cũng đã nhận được một số hồi âm khá đặc biệt. Thái Tử Sihanouk, vua phòng Thủ Tướng Mã Lai, và đặc biệt đại diện Thủ Tướng Ấn Độ và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc U Thant có gửi văn thư cho biết là (rất chú ý đến chủ trương Liên bang Đông Nam Á).

Ngoài Ấn Độ, Pháp cũng đã in được 4 số ở Pháp, chúng tôi cũng sửa soạn xuất bản thêm ở Việt Nam một ấn bản Việt ngữ là « Ngayết san Đông Nam Á », và một ấn bản Anh ngữ. Tuy nhiên, dự tính này chưa thực hiện được sớm, là vì chúng tôi còn phải chờ giấy phép của Bộ Thông Tin.

Nếu cuộc vận động trên bình diện tư tưởng có thể đi đến sự đồng ý của các vị thức giả hoặc các đoàn thể, chúng ta sẽ có thể cụ thể hóa cuộc vận động này bằng 1 ủy ban vận động thành lập Liên bang Đông Nam Á, mời đầu trong phạm vi quốc gia, rồi mở rộng sang phạm vi liên bang và quốc tế...

Kết hợp trên căn bản nào?

Căn cứ trên chủ trương và công cuộc vận động do Bác sỹ Hoàng Văn Đức vừa trình bày, cuộc hội thảo

đã đề cập khá sòi nổi đến chi tiết của tham vọng thành lập Liên bang Đông Nam Á : kết hợp trên căn bản nào, với những mẫu số chung và riêng thế nào,

Bác sỹ Hoàng văn Đức, Giáo sư Hoàng ngọc Cần, bình luận gia Nguyễn hữu Đồng, Bác sỹ Nguyễn văn Thọ..., qua các lần phát biểu, đều đã cùng tiến tới nhận định là công cuộc kết hợp giữa các nước Đông Nam Á phải khởi sự trước nhất trên căn bản văn hóa, chính trị, chứ không thể bằng kinh tế hay quân sự. Lý do : các nước Đông Nam Á do sự rời rạc, nhỏ yếu, đã có với nhau một mẫu số chung : trong đì vắng, cùng liên tiếp chịu cảnh ngoại thuộc bởi các cường quốc, và trong hiện tại, cùng một khát vọng là thực sự dành lại chủ quyền, cùng tiếp tục bị đe dọa bởi cuộc tranh chấp giữa Tự bản Cộng sản, và hơn hết là cùng ở hoàn cảnh chậm tiến và khao khát tiến bộ.

Tại sao phải ưu tiên cho căn bản văn hóa chính trị mà không là kinh tế ? Bác sỹ Hoàng văn Đức vạch rõ :

1) Nếu đặt tiêu chuẩn chính để kết hợp là kinh tế, mà không ưu tiên cho chính trị, văn hóa tức là sự kết hợp chỉ có căn bản quyền lợi vật chất mà thiếu hẳn yếu tố lý tưởng chính trị. Đã không có lý tưởng mà chỉ nghĩ đến quyền lợi tất sẽ đến chỗ vì quyền lợi mà tranh chấp nhau như kinh nghiệm thị trường chung Á Châu hiện nay

2) Các nước Đông Nam Á hầu hết chưa phải là quốc gia kỹ nghệ vì cùng chỉ nhờ vào nông nghiệp và khả năng sản xuất. Nếu đạt vấn đề kinh tế lên hàng đầu, chúng ta sẽ lại phải nhờ cậy vào sự đầu tư của tư bản ngoại quốc. Như vậy, sẽ chỉ trở lại cái vòng lẩn quẩn « làm cỗ cho cọp nó xơi ».

* Bình luận gia Nguyễn Hữu Đông cũng nhận định rằng Liên bang Đông Nam Á không thể khởi sự từ loài hình thức « liên minh quân sự, vì đặc tính của quân sự là làm tan nát chứ không hàn gắn bền bỉ. Con đường mà Đông Nam Á phải đi qua để tiến tới Liên bang phải là : «dấy văn hóa để mở đường, lấy chính trị để tiến tới, rồi tới lấy kinh tế để củng cố».

Cũng đồng ý với chiến lược trên, cuộc hội thảo đã đề cập tới hai công việc thiết thực có thể đề xướng ngay là thành lập một hệ thống Đại học cho Đông Nam Á, đồng thời tiến tới một kế hoạch dài hạn nhằm trao đổi sách vở báo chí giữa các nước trong vùng.

Luật sư Nguyễn Tường Bá, Giáo sư Hoàng Ngọc Cần, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, Giáo sư Quỳnh Giao, đã tranh luận sôi nổi về phương thức thành lập một hệ thống Đại Học Đông Nam Á, cho từng quốc gia trong vùng. Một dự án thành lập hệ thống đại học này đã được GS Cần đảm nhiệm việc soạn thành dự án và liên lạc vận động với quốc tế.

Để giải quyết tình trạng xa lì, cách biệt thờ ơ giữa các nước Đông Nam Á, kế hoạch vận động thành lập một thứ « thị trường chung sách báo » cũng đã được nhà báo Trần Dạ Từ đề cập. Theo kế hoạch này trong giai đoạn đầu, các tổ chức báo chí, xuất bản ở các quốc gia Đông Nam Á có thể phối hợp để thực hiện việc phiên dịch sách báo của

nha qua một sinh ngữ chuyên tiếp hoặc Anh, Pháp, chữ Nho... Đồng thời, cũng phối hợp và hỗ trợ cho việc đào tạo những dịch giả, nhà khảo cứu chuyên môn cho ngôn ngữ của từng quốc gia một đề có thể tiến tới việc phiên dịch trực tiếp từ nguyên bản.

Chủ trương Liên bang Đông Nam Á và chiến tranh VN

Cuộc hội thảo, ngoài việc kiểm điểm các khả năng kết hợp giữa các nước Đông Nam Á, đã đặc biệt bàn tới cuộc chiến tranh VN.

Ký giả René Linh, đại diện một đài truyền hình Tây Đức đã đặt vấn đề : Theo một thống kê mới nhất, ở miền Nam chỉ có 10 phần trăm Cộng sản được tổ chức chặt chẽ, và 10 phần trăm thực sự chống Cộng : Đại đa số còn lại hầu hết là những người hoài nghi, chán nản, không muốn bận rộn nghe ngóng gì, ngoài việc yên thân. Nay giờ, với chủ trương Đông Nam Á, phải nói với họ thế nào ?

Câu hỏi của ký giả ngoại quốc René Linh được trả lời từ nhiều người.

TRUNG TÁ TRẦN VĂN KHA :

Đại đa số dân Việt Nam hiện phải mang trên vai hai gánh nặng, một bên là Cộng sản một bên là xã hội bất công, thối nát. Thối nát để ra cộng sản. Vậy muốn chống Cộng, muốn đại đa số chấp nhận việc chống cộng, buộc phải chấp nhận chống luân bọn bất công, thối nát trong xã hội.

NHÀ BÁO TRẦN DẠ TỪ :

Thời trước khi hoàn cảnh dân tộc còn lệ thuộc một mình thực dân Pháp, chỉ cần nói một câu giản dị « đuổi Tây, đánh độc lập » là đủ để dân nghe. Hiện tại, hoàn cảnh bi thảm mà dân tộc ta đang chịu đựng phirc tạp hơn trước nhiều. Một chiêu bài đơn

giản như « chống Cộng » hoặc « chống Mỹ » nghe đã quá nhảm tai, chẳng còn hấp dẫn ai. Chúng ta cần nói với dân chúng : « cảnh máu xương hiện nay sở dĩ có, chỉ là do những thế lực cường quốc nó ép buộc ta giết nhau. Muốn hòa bình phải chống lại những ép buộc ấy, không chỉ ở trong nước, mà phải từ bên ngoài. Vậy, phải kết hợp những nước nhỏ lại thành liên bang lớn, để đương đầu với những cường quốc. Khi thế giới được quân bình, hòa bình mới thực sự có. »

B.S. HOÀNG VĂN ĐỨC :

Như thế, vấn đề hòa bình VN cũng như hòa bình của các nhược tiểu quốc, bản chất, chỉ là vấn đề chủ quyền và thống nhất. Nếu ta không có chủ quyền thống nhất, hòa bình dù có đến, chỉ là thử nghiệm, vì chiến tranh chưa tuyệt mỉm, sẽ như cái hạch lặn ở chỗ này, mọc ở chỗ khác.

Sự thành lập Liên bang Đông Nam Á chính là con đường tốt nhất để thực hiện chủ quyền và thống nhất cho các dân tộc trong Liên bang. Chính sự hèn yếu đã khuyến khích kẻ cướp. Khi ta đã thành một khối đủ mạnh ngang hàng với Trung Cộng, Nga hoặc Mỹ, tham vọng chi phối ta của họ sẽ mất. Trong cả vùng Đông Nam Á, lại chỉ có hai chế độ Cộng Sản là Bắc Hàn và B.c Việt. Một khi liên bang này thành hình, Bắc Hàn, Bắc Việt chỉ còn là thiểu số. Vì quyền lợi họ sẽ phải dần dần chấp nhận việc thay đổi bản chất Cộng Sản để gia nhập vào cái khối lớn lao này. Đó là ngả đường thống nhất êm ái nhất.

Trong các cuộc hòa đàm về VN hiện nay, Liên bang Đông nam Á cũng đã được nhà báo Trần Dạ Từ đề cập. Theo kế hoạch này trong giai đoạn đầu, các tổ chức báo chí, xuất bản ở các quốc gia Đông Nam Á có thể phối hợp để thực hiện việc phiên dịch sách báo của

bằng cách thúc đẩy vào kiểm soát các cuộc tổng tuyển cử.

Trong một tầm nhìn xa hơn, Liên Bang Đông Nam Á cũng sẽ là một lực lượng tốt nhất để bình thường hóa tình trạng mất quân bình của thế giới, bằng cách gia nhập thực sự vào việc quản trị thế giới. Tổ chức Liên Hiệp Quốc sẽ phải cải tổ, hủy bỏ đặc quyền phủ quyết của ngã cường, tổ chức lại khối Á Phi thành những khối bình đẳng thật sự với các cường quốc. Khi thế giới được quân bình, hòa bình mới thực sự có.

Liên bang Đông Nam Á, từ mơ mộng đến thực tế.

Giá trị thực tế của chủ trương Liên bang Đông Nam Á thế nào, liệu có thực hiện nổi chẳng ? Đó là câu hỏi tuy không được chính thức đặt ra nhưng cũng đã được trả lời một cách đầy nhiệt tình với các hội thảo viên :

BÁC SỸ NGUYỄN VĂN THỌ :

Chủ trương tiến tới một Liên bang Đông Nam Á, là lối giải thoát duy nhất cho chúng ta. Đây là một tư tưởng đẹp đẽ, một công trình vĩ đại.

TRUNG TÁ TRẦN VĂN KHA :

Tư tưởng đúng đắn sẽ được thực hiện và lan rộng. Tư tưởng tranh đấu bất bạo động của Thánh Cam Địa, cả dân tộc Án đã được dân dắt. Tư tưởng bác ái của chúa Giê Su, Từ bi của Đức Phật, đã thu phục hàng tỷ người. Tư tưởng Liên bang Đông Nam Á cũng là tư tưởng đúng đắn. Vậy thì sớm muộn ta cũng thực hiện được.

Kinh tế gia ĐỖ ĐĂNG QUANG :

Tôi nhiệt liệt tán thành chủ trương Liên bang Đông Nam Á. Đất nước ta, chiến tranh cơ cực đã tàn phai hết, không còn gì để dành tặng cho nhân loại. Nhưng chính kinh nghiệm tan nát, chết chóc mà ta chịu đựng là một bài học quý giá nhất cho tất cả chủ trương Liên bang Đông nam Á chính là đúc kết của bài học quý giá ấy. Chúng ta hãy nói với các dân tộc nhược tiểu khác ! chúng đã có thể thử thách máu lửa ở nước tôi, chúng cũng có thể thử thách ở ngay nước anh. Hãy đoàn kết, giúp đỡ nhau, trước khi quá muộn !



MÁY MÓN ĂN CHƠI

Saigon quả nhiên nhiều cái lạ
Nghề ăn chơi thiên hạ rất tài tình
Rất phi thường như mấy chú đầu xanh
Tuổi mười bốn, mười lăm đã đào đào
đào kếp kếp

Trong tăm tối những hang cùng ngõ
hẹp

Các « mầm non » thuốc phiện hit như
điên

Cứng lơ mơ đúng « mối » một dân
nghiền

Cứng đầu láo, cứng chuyện trò tục
tú

Thanh niên khoẻ thành thanh niên
rất yếu

Đè tóc dài mắt hết vẻ Nam nhí,
Chạy đua đòi theo « chủ nghĩa » hippy
Sống trong cuộc sống ái tình làm khoái
Từ cái dạo cụ Hương già cầm nhảy
Nền nhảy đầm bồng thay rút vô « khu »
Bồng lui vào trong bóng tối âm u
Vấn hoạt động với phong trào nhảy
lâu

Những tiều thư con quan và các cậu
Có tiền nhiều mặc sặc mờ bùm bùm
Nhảy tại gia, túýt toét ré um xùm
Chân tay giật, vú tung tung đầu lắc
Máy quan lớn nếu già còn chắc
Thì các quan có chỗ để chơi riêng
Còn các bà nội trợ vẫn rặng siêng
Siêng bắc bắc, mân mén quản tú sắc
Có một số hình như chơi rất « ác »
Tuổi hồi xuân hưởng thụ thú Playboy
Tôi những anh « giàu mới » cũng đua
đòi

Lối trưởng giả, ăn chơi quê một đống
Chú Dân biếu đè đỡ buồn, vui sống
Thường say mê xi phé, rút thâu canh
Ôi Saigon ; Chiến cuộc với giao tranh
Sao gươm vẫn thanh bình ăn chơi
« lip »

Nơi dung dưỡng những con người
đại bạo
Nơi đinh đầu tò quoc bị ung thư
Ta thù người, thối nát đến bao giờ ?

TÚ KẾU



thắc mắc ? thi giờ là vàng ngọc !

— Để khởi phí thi giờ. Xin quý vị và các bạn hãy đến ngay địa chỉ dưới, để mua Phiếu Tặng SINH NHẬT, TIỆC CƯỚI v.v...

— Nơi đây có đủ thứ thích hợp với TRẺ EM cũng như NGƯỜI LỚN, tha hồ chọn lựa.

HOÀNG - VŨ

431, Phan Thanh Giản — SAIGON Đ.T. 93,387

HÀ THƯƠNG NHÂN

1.— Nghị sĩ Tr. Ngọc Nh tự đóng
che sửa xe mất 193.959đ không cần xin
phép trước. Dân biếu D. Văn B. sửa xe
mới trong vòng 2 năm trên hai trăm ngàn
đồng.

2.— D.B. Ng. h Th. dùng điện thoại
riêng, trong 6 tháng Hạ viện phải trả
44.078đ.

nói chuyện với đầu gối

KHA TRẦN ÁC

Chó ghè

Không hiểu báo chí đã xuyên tạc lời tuyên bố của Tổng Thống tại Vũng Tàu ra sao, khiến văn phòng Tổng Thống phải lèn tiếng kêu miếng nói dàn tộc tự tồn nhưng định chính vì các chính khứa tại Quốc Hội nỗi lòng chỉ trich Tổng Thống rầm rầm, nào Tổng Thống có tư tưởng độc tài, nào Tổng Thống muốn áp dụng « luật rừng là sở trường của Cộng Sản », nào Tổng Thống thiếu tư thế lãnh đạo. Riêng Đầu Gối có ý kiến : Đời với mày con chó ghè ở Hạ viện nếu thực sự chính là chó ghè nằm vùng của Cộng sản thì Tổng Thống tuyên bố như rứa vẫn chưa đủ vì Tổng Thống chỉ mới dọa suông là sẽ đập chết, mà dọa suông thì nỡc mẹ gì ! Bằng có là Dàn biểu Trần ngọc Châu người bị tố cáo là tay sai của Cộng Sản đã lên tiếng ăn miếng trả miếng « Tổng Thống » rất hách ! Ông Châu nói rằng : « ông rất hổ thẹn về những lời Tổng Thống nói và không dám nhắc lại những lời nói đó tại diễn đàn kinh của Quốc Hội ! Chu choa ! Cái diễn đàn « tôn kính » của Quốc Hội nhiều khi phảng phất mùi chợ cá Trần quốc Toản, lúc này được ông Châu đề cao, làm nhàn dàn buồn nôn muôn giải tán mẹ cái Quốc hội ăn hại dái nát này đi !

Lời tuyên bố rất hỗn của ông Châu, it ra cũng chứng tỏ được một điều là miền Nam này không độc tài, mà còn dàn chủ một cách loạn xà ngầu. Một người bị ông Tổng thống tố cáo là tay sai của CS, không những không bị làm khó dễ, mà còn lòn tiếng chối lại ông Tổng thống đâu vào đó, như thế chả là dàn chủ thi còn là cái cỏ khô gi ?

Đứng giữa

Tổng Thống Thiệu gay gắt lên án những người chủ trương trưng lập là uon hèn là khiếp nhược, là những kẻ miếng nói dàn tộc tự tồn nhưng CS đưa tiễn thì vẫn lạnh, và Thực Dân cho thi cũng nhận đề đi các tỉnh rêu rao tuyên truyền cho Trung lập» Tổng Thống không chỉ trich đích danh ai, nhưng những ai tự coi là mình bị ám chỉ đã b t đầu lên tiếng ăn miếng trả miếng. T.T, Thích thiện Hoa của Phật giáo Án Quang trả lời : Phật giáo có uon hèn hay không lịch sử sẽ phán xét» Big Minh thi tuyên bố : Danh từ «diện» nên dành cho những ai xuyễn tặc ý của người khác». Các người hùng chơi nhau như rứa cũng là 1 trò vui hiếu Cộng Sản hơn ai hết.

Kề ra, Tổng Thống kết tội những người chủ trương đứng giữa là «turon hèn» thì cũng tội nghiệp. Vẫn biết có một thiểu số chủ trương đứng giữa vì họ là bọn đầu cơ, đón gió. Nhưng đa số những người «đứng giữa» đều là những người bơ vơ, đứng giữa vì không biết đứng ở đâu, họ ngàn CS, sợ CS, nhưng họ ngàn luon cả cái gọi là Quốc gia, vì « Quốc gia thối nát quá, bè bối quá, Đầu Gối chẳng hạn, dĩ nhiên là Đầu Gối » Cộng sản, Đầu Gối biết

rằng có muốn đứng giữa, cũng không đứng giữa nỗi với Cộng Sản. Dành nhầm mắt đi với cái gọi là Quốc gia mặc dầu biết rằng cái đó nặng mùi lầm. Nỗi khổ tâm của đại đa số người « đứng giữa » là thế đó, thưa Tổng Thống. Họ muốn đi với Quốc gia làm chử ! Nhưng nếu họ buộc lòng đứng giữa thi đấy là cái thể «chặng đặng đứng»

Riêng Đầu Gối, thi dù « quốc gia » có thối nát hơn nữa, bè bối hơn nữa Đầu Gối cũng sẽ sống chết với cái thối nát đó, bè bối đó. Ít ra cũng có được hưởng cái khoái chửi đồng.

Di chúc lịch sử của học giả Nguyễn Đức Quỳnh

Những người làm văn hóa ở miền Nam, nếu không quen thì ít ra cũng nghe tiếng «giáo chủ» Nguyễn Đức Quỳnh. Anh đã cống hiến nra đời người để đi theo chủ nghĩa «Má» nra đời người còn lại để chống lại chủ nghĩa «Má». Là một lý thuyết gia, một chiến sĩ đã sát cánh tranh đấu với Hồ Chí Minh, Đặng thái Mai, Trưởng Chinh, nhóm Đề Tứ Hán Thuyền vv...anh là người hiếu Cộng Sản hơn ai hết. Lúc này là lúc anh đã gần đất xa trời, anh tinh sô cuộc đời mình, viết một tập di chúc để lại cho mai sau. Anh vừa gửi cho Đầu Gối tập di chúc để Đầu Gối đọc, Đầu Gối định để nghị với anh đăng tải tập di chúc này trên báo Đời, sau đó sẽ in cuốn di chúc thành sách bán được bao nhiêu lời, sẽ để dành để khi nào anh nằm xuống thi lấy tiền đó chôn anh cho mồ yên mả đẹp. Các bạn, nhất là các bạn trẻ thuộc loại tuổi hai mươi không hiểu tại sao chúng ta đâm chém nhau, sát hại lẫn nhau.

Bày ra cảnh cốt nhục tương tàn trên hai mươi năm nay, lỗi tại ai trách nhiệm ở ai, các bạn đó cần đọc tập di chúc của Nguyễn Đức Quỳnh. Con chim sắp chết kêu thương, người ta sắp chết nhiều đường nói khôn... tập di chúc của Nguyễn Đức Quỳnh sẽ làm các bạn suy nghĩ, tìm ra con đường minh phải đi.

Cúng 100 ngày bác Hồ

Ngày 16-12 là «bách nhật» cái chết của bác Hồ. Trung ương cục Miền Nam đã ra lệnh uynh thật mạnh, giết thật nhiều để tạo chiến công, cúng ngày lễ « bách nhật » bác Hồ.

Trong tập di chúc của Nguyễn Đức Quỳnh, Nguyễn Đức Quỳnh kể rằng cách đây hơn hai mươi năm, một bữa nọ, Hồ chí Minh vị lãnh tụ «anh minh của cuộc kháng chiến thần thánh » tạt qua thăm đức thành Trần Hưng Đạo. nhân lúc cảm hứng, có nguêch ngoach lên tường hai câu thơ rất «hiêm tốn» như sau

Bác đưa một nước qua nò lệ
Tôi giàt năm châu tới đại đồng.
Sau hơn hai mươi năm, đại đồng chưa thấy đâu, chỉ thấy đất nước diệu linh, hàng triệu đồng bào bị hy sinh, bác Hồ thì cũng đã tối, mang theo xuồng thuyền dài cái mòng «đại đồng», giữa lúc ông lãnh số một « Đại Đồng Chủ Nghĩa » là Nga Sô hàng ngày chửi lộn, đánh lộn với ông lãnh tụ số hai « Đại Đồng Chủ Nghĩa » Trung Hoa.

Phù du ! Ôi phù du ! Không hiểu hồn ma Hồ Chủ Tịch, khi đối diện với lũ con cháu được «giết» để cúng Bách nhật Bác, sẽ ăn làm sao, nói làm sao ! Không ai có thể hỏi cái Hồ Chủ Tịch là một lãnh suối đời hy sinh cho một lý tưởng nhưng cũng không ai có thể chối cái cái tại họa ghê gớm mà Hồ Chủ Tịch gieo cho dân tộc. Buồn là thế ! không có lãnh tụ cung cực mà có lãnh tụ lại càng cay đắng hơn.

Báo Sống, sống lại

«Báo Sống dọa sống lại mà sao mãi chưa thấy tái sinh» Đó là câu nói mà tòa soạn Đời thường nhận được. Xin trả lời :

Qui chế báo chí đã chung quyết chỉ trong vòng một nửa tháng là ban hành. Nếu từ nay đến ngày ban hành qui chế báo chí, báo Sống vẫn chưa được phép tục bản, thi sau gày ban hành qui chế báo chí đương hiện báo Sống được tục bản, chả cần phải xin phép nữa. Các bạn đừng sốt ruột. Đời còn dài, không đi đâu mà vội. Báo Sống tục bản kỷ này sẽ chuẩn bị thật chu đáo, thật kinh khủng, sẽ mở một kỷ nguyên mới trong làng báo chí tục bản

một cách túi xùi không kèn không trống thi đâu có xứng đáng với sự chờ đợi của bạn đọc.

Như nàng Công chúa ngủ ở trong rừng, khi tỉnh dậy phải đẹp hơn, trẻ hơn, nõn nà hơn, để xứng đáng với cái hòn yêu đương của Hoàng Tử, báo Sống kỳ này sẽ đẹp «chín nghìn».

Thác mắc

Trong một cuộc tiếp xúc với các ký giả, Đại Tá Đô Trưởng hứa từ nay ông sẽ cố gắng tiếp xúc thường xuyên với các báo chí để giải quyết mọi thác mắc. Riêng Đầu gối trước khi đạo đạt những thác mắc của nhân dân, có một thác mè rieng tu, mong xin trình lên Đại Tá, mong Đại Tá giải quyết cho.

Cách đây hai năm, hồi báo Sống chưa chết tòa Đô Chánh có gửi tới báo Sống, danh sách các nhà hảo tâm quyên tiền giúp đồng bào nạn nhân tết Mậu Thân.

Danh sách rất dài, đăng rất nhiều kỳ, Tòa Đô Chánh yêu cầu sau khi đăng hết tòa báo làm hóa đơn tính tiền để tòa Đô chánh thanh toán.

Hóa đơn đã làm, đã nộp Tòa Đô Chánh hai năm rồi. Từ thời Đại Tá Văn Văn Của từ đó tới nay biết bao vật đổi sao rồi. Đ.T. Đô Kiến Nhiều đã thay thế Đại Tá Văn Văn Của, báo Sống thi đã hết Sống, nhưng số tiền đăng báo — ngót hai trăm ngàn — báo Sống vẫn không nhận được. Sau khi báo Sống nằm xuống, đậu đỗ bim leo người ta quyet nợ lung tung. Nhưng riêng về vụ đăng báo cho tòa Đô Chánh, báo Sống nghĩ rằng nhà nước chả bao giờ thèm quyet nợ ; Chắc là nhà nước quên. Nhưng quên hơi lâu, nhất là lúc này anh em Sống đòi rách quà. Vậy kinh mong Đại Tá Đô Trưởng mở lòng từ bi ra chỉ thị giải quyết dùm «thác mắc» này cho báo Sống được nhờ !

Đừng đến nghe em

Chiến sĩ kiêm thi sĩ Nguyễn Công Thành, từ bệnh viện Đô Vinh gửi về cho tòa soạn một bài thơ kèm theo một vài chuyện vui, Đầu Gối đăng nguyên văn bài thơ và chuyện vui trong số báo Đời mệnh danh là «số Saigon ăn chơi» này để những người «ăn chơi» ở Saigon suy nghĩ, sau khi ăn và chơi.

THU LINH HANH QUAN

Linh Thanh

Kính tặng các chiến hữu TD9/ND
đừng đến nhé nghe không hờ bé
đây chiếu chấn gường nệm cũn không
không hoa lan, hoa cúc, hoa hồng
hoa trinh nữ, làm đau chân bé lầm
đừng đến nhé đây trời trưa rất nắng
đêm sương mù sương buổi lạnh thịt da
tắm poncho không đủ làm nhà
mưa ướt áo, ướt tóc bé đó

đừng đến nhé dù thương dù nhớ
«thuong rất nhieu, bé nhớ anh ghê»
đè nhung chiếu nhung tối, nhung con mè
anh gọi khé — bé ơi, thương bé lầm !

đừng đến nhé nghe không hờ bé
«Linh nhay dù bé hong them dau
3 tháng hanh quan lận loi rong suo
2 ngày phép được may gio voi be»

đừng đến nhé và đừng phải kè
chieu Brodard Pagode Maxim's
Đại kim đô «piste» tượn thật êm
nhung sang mai ra nhà hàng Thanh Thế

đừng đến nhé và đừng phải kè
thịt bò bảy món cá lóc canh chua
anh thật thèm dù mồi miếng sặt khô
Ly rượu để đè quên đi thành phố

đừng đến nhé để anh còn thương cây
thuong nuoc ho bom «Sua Me VN»
thuong ban be ngã gục lúc xung phong
thuong chiem thang thuong luon nguyen
chiem bei

đừng đến nhé dù sớm mai đầu ngõ
người đưa thư mặt cúi thật buồn
đừng phân ưu và chờ khóc nghe cưng
vì như thế bé xấu đi nhieu lắm.

Một vài chuyện vui của cuộc HO
kể anh nghe chơi.

— Đi hành quân phối hợp với
Méo. Bọn nó có máy bay riêng tải
nước bằng ống đạn 105. Đến chỗ
đóng quân thi máy bay lén xuống
đập dùi để thả thức ăn hoặc thay
đồ giặt. Ban đêm máy anh Méo cứ
liu lo cứ y như «Lay ông con ở bụi
này».

— V.C ăn uống kham khổ. Ai
cũng nghĩ thế. Lầm to, lầm hết. Bọn
nó ăn uống sang gấp mấy lần lính
minh. Hầm hố V.C có rất nhiều đồ
hộp Méo. Cả đồ hộp Méo lẫn đồ hộp
Trung Cộng. Khi phát giác hầm hố
bọn chúng thi cúng phát thèm.

Anh nghĩ thế nào hở anh. Méo
sướng, V.C sướng, chỉ có mình là
khô, nước không có uống, 3 ngày cơm
tươi trên lưng nhưng chỉ ăn được
2 bữa cơm là sạch sẽ sanh. Cứ
thế hả là giang lá bùn, bụp, rau tau
bay, rau giang, rau ngọt trời nấu
canh ăn không có muối không bột
ngot. Nó lạt ralam sao ấy và cứ cắn
rang nuối cho qua khỏi cỗ.

Hàng soan tây cuối mùa

TRUYỆN NGẮN
TỬ KẾ TƯỜNG



Buổi sáng, khu chợ trước ngôi trường tiểu học thật ồn ào. Gọi là chợ cho ra vẻ chứ thật sự nó chỉ là một khoảng đất lô thiên nằm bên cạnh ngã ba đường, cả người mua lẫn người bán đều không quá ba chục. Phần lớn là dân bà. Dám lính dàn vè trong đồn và mấy cô gái còn kẹt chưa lên tinh được. Mấy cô gái ở lại như những bông hoa cuối mùa trang điểm cho cái làng cằn cỗi lưa thưa những mái nhà ít còn cái nào nguyên vẹn. Dám lính dàn vè ban đêm rủ cả vào đồn. Ban ngày thả rong trong xóm, ngồi tán chuyện gẫu ở mấy cái quán vừa bán chạp phô vừa báu nước giải khát. Mấy anh lính dì vè trễ hơn thì sáng nào cũng ra chòm cách bắt chuyện với các cô gái, nói đầy đưa bóng bầy một vài câu tuy đứng lóng ngóng chờ tan buồi chợ mới chịu tảng đi. Chéch một góc chợ là dãy nhà trệt nấm cắn dành cho các thầy giáo cô giáo ở trọ. Dãy nhà nằm khất sau hàng soan tây ngoài đường, cất theo kiểu xưa, mái lợp ngói đỏ, tường quét vôi vàng nhạt. Bây giờ tất cả những thứ ấy, đều đã ngả màu, thấp thoáng trong bóng lá xanh và nền trời buổi sáng.

Dám học trò đi học sớm từ phía

những lớp học kéo ủa ra chợ. Chúng chia nhau từng tốp bốn năm đứa bu quanh những thúng bánh, những sêng trái cây. Khi tiếng trống tự nồi lên chúng chạy rầm rập vào trường. Tiếng gọi, tiếng cười lồng trong một thứ âm thanh quen thuộc đến nhầm chán. Không ai thích để ý tới nữa. Lúc này, ở đây nhà năm căn. Các thầy giáo các cô giáo cũng lần lượt bước ra cánh cổng gỗ nối liền hai bờ đậu keo xanh um ngang dã một dứa trẻ con được cắt bằng phẳng. Từ trong quán, Hoan vừa nom thấy Xuyên băng ngang đường và màu áo vàng cánh cam rực rỡ; chấp chới, dang sau những chiếc lá khô ngó ngác rung. Xuyên đi thẳng và sân trường tời đứng trên bậc thềm trước cửa lớp ngó ra. Hoan bưng ly cà phê lên uống một ngụm, ngó qua cửa sổ cười bung quơ.

Bàn bên cạnh có hai người lính dàn vè quen mặt. Họ đang nháp nháp cà phê với gương mặt vừa mới tươi tinh sau một giấc đêm. Hình như lúc bước vào quán họ có chào Hoan và chàng cũng có gật đầu chào lại. Cái chật ngặt của một thứ ánh sáng vừa mới bật vào khung cửa quán còn vương ra phía sau một

cái bóng đèn chưa tan làm Hoan kịp nhận ra họ. Nhưng lúc hai cái đầu vừa lúc lắc để ngoắc lên, hai chiếc nón rộng vành vừa mới kéo ra phía sau với nụ cười chưa hết miệng Hoan đã "à" lên một tiếng.

— Uống cà phê anh. — Cám ơn tôi ngồi đây, Hoan chỉ chiếc bàn trước mặt và kéo ghế ngồi xuống. Thế là xong. Điều cần thiết cho một ngày đã hoàn thành trong nụ cười và cái gật. Từ lúc bước xuống chiếc xe đò sơn hai màu của quận lỵ, chiếc xe đò duy nhất làm một đường dây liên lạc từ quận lên tỉnh, Hoan như một người đã thật sự là mặt. Chàng đã phải ngồi im một lúc trên xe lối về trại Hai Trần ngắm nghĩa trang đến chân rồi từ chân đến đầu.

Bạn anh ta mặc bộ trận nhưng quần một màu áo một màu, đội nón rộng vành màu xanh đậm kiểu thanh niên cộng hòa, đi giày «bốt» Mỹ. Bạn anh ta cao hơn anh một cái đầu, ra khỏi cửa mót túi lấy cặp kính đèn đeo vào mắt. Hai người lính dàn vè

ge Lộ Đá về chợ quận trong tất cả cái ngó ngác của một buổi chiều hai ngày trước.

Hoan lại làm một sự ngạc nhiên ho bà Liêm chủ căn nhà trợ với người con của bà. Nhưng may thay, Hoan đã không phải làm quen lại với những đồng nghiệp cũ của ngôi trường quận lỵ. Bởi tất cả đã đổi đi cùng một lúc, hoặc sau Hoan. Bây giờ toàn những người là mặt. Xuyên thì coi như một người quen duy nhất với chàng còn sót lại nhưng đã đổi về trường làng. Ngôi trường ở phía kia, trước mặt Hoan.

Và buổi sáng hôm nay cũng như buổi sáng trước Hoan đã phải hì hục dẹp chiếc xe mượn của dứa con gái bà Liêm vượt con đường đất hai cây số trong sương mù từ quận lên làng ngồi trong quán vừa uống cà phê vừa ngó Xuyên loáng thoảng bên kia sân trường tiểu học. Làng này, trước kia còn dạy ở đây chàng có tới một vài lần. mấy người lính dàn vè chưa chết như hai người ngồi ở bàn bên cạnh đều quen mặt với Hoan, nhưng họ chưa biết chàng đã nghỉ dạy và đã rời bỏ làng này.

Hai người lính dột ngọt trả tiền đứng dậy. Họ thoảng một nụ cười tỏ ý chào chàng rồi bước ra cửa. Súng họ vác cả lên vai, sợi dây có cái khoen khua lach cách cùng với mấy trái lựu đạn deo bên hông. Bây giờ Hoan mới để ý đến cách ăn mặc của họ. Người thứ nhất mặc bộ đồ ka ki đen, đội nón rộng vành cũng màu đen mang giày bố non luộm thuộm như một hòn nhân bằng rơm ngoài cánh đồng khô.

— À Đông, thế mà tôi không nhận ra. Em lớn quá, lại dại, bao sao tôi nhìn cho ra.

Hoan bật cười :

— Hon nữa, bây giờ đã là "ông" lính.

— Đông cũng cười ;

— Thầy đi chơi.

— Không, tôi thăm một người bạn đồng nghiệp. Dao Đông không học nữa mà lại đi lính ?

— Ở đây nếu không đi bên này thì cũng phải đi bên kia. May dứa bạn của em đã đi bên kia. Riêng em thì đi bên này.

— Đâu ai, đi bên kia Đông kè tôi nghe, xem tôi còn nhớ không ?

— Linh, Quận, Song,

— Tôi nhớ rồi.

— Linh thì đi lâu rồi, Quận mới chết, Song mới bỏ làng vào trong ấy. Bà mẹ khóc như mưa mỗi lần gặp em. Hoan nói :



— Tôi không còn làm nghề gõ đầu trẻ em nữa. Nhưng có lẽ lúc nào tôi cũng mong các em là những dứa trẻ con hàng ngày còn cắp sách đến trường, ngồi bên dưới ngó lên, chăm chú nghe tôi giảng bài hơn là thấy các em một dứa bên này một dứa ở bên kia.

Đông thoảng ngó về phía đồn nói :

— Còn hai năm nữa em mới tới tuổi quân dịch, định lên tỉnh xin việc gì để làm nhưng bà mẹ không cho em bị bắt chém trong đồn, chỉ có mình em là lớn. Em thấy tình này cũng tiện, gần nhà. Em còn nhỏ nên cũng ít khi họ cho đi hành quân.

Nghé lý luận của người học trò cũ Hoan thấy lòng như ngây dại, ngây dại hơn đôi mắt của Đông khuất sau

QUÁN THỊT RỪNG ĐÀO VIÊN

10. TRƯỜNG QUỐC DUNG—Phú Nhuận (gần đ. Cách Mạng, kế quán Tân Lâm Điều)

- Đầy đủ các món thịt rừng — gà, heo, bò, nai, tôm, cua, lươn, ếch, cá lóc.
- ĐẶC BIỆT : gà hấp, lươn un, các món thịt nướng.

► Nhận đặt tiệc cưới giá bình dân
► Có chỗ đậu xe rộng rãi an ninh

❶ KÍNH MỜI

vành nón rộng. Con đường trước mặt chạy hun hút, thẳng tắp một màu nắng trong một màu cát bụi.

Sương đã tan với hơi ấm của mặt trời vừa lên. Con đường trông thật xa, chỉ còn thấp thoáng bóng của mấy người lính đi sau cùng. Cái bóng đã chùng xuống, mờ hờ như chân rạ, như cục đất im lìm trên cánh đồng khô. Hoan không ngờ khi chàng trở lại đây, những đứa học trò ngày nào còn chân sáo đến trường, giận hờn thưa gởi những chuyện thật vu vơ bây giờ đã biết nói chuyện bên này và bên kia với một thứ lý luận thẳng băng, và thản nhiên không một chút xúc động. Nhìn Đông trong bộ đồ lính, chiếc nón, đôi giày, cây súng, những trái lựu đạn dắt quanh mình, thốt nhiên Hoan tưởng đó là những thứ đồ chơi của đứa học trò. Hoan vỗ vai Đông bước lên xe :

— Thôi tôi đi nhé. Cho hỏi thăm mấy đứa kia nếu Đông có gặp. Đông xốc xốc cây súng hỏi :

— Mấy đứa nào à ?

Hoan đạp xe nhích tới. cười :

— Mấy đứa ngày xưa ngồi chung bàn với Đông bây giờ theo bên kia đó.

Đông nói lớn ở phía sau :

— Dạ nếu có gặp chắc không hỏi thăm như thầy được đâu. Gặp nhau mạnh đứa nào nấy bắn đè sống.

Hoan vừa đạp xe vừa nghĩ tới câu nói vừa vừa rồi của Đông. Câu

NHÀ ĐÓNG GIÀY SAIGON

116A Hoàng Diệu Khánh Hội Saigon



Dùng toàn da tốt, kiểu đẹp, gọn, êm chân, bền chắc, rất nhiều giày làm theo kỹ thuật mới, mang là vừa, để quý khách coi kiểu chọn ngay, giá cả và tốt. Giày đặt đúng hẹn.

nói thật không có gì xót sa hơn. Học trò của chàng bây giờ hầu hết đều đã ra khỏi làng. Một số vào bưng, một số trở thành những người lính dân vệ đóng đồn trê mảng. Vai trò của một ông thầy giáo đã chấm dứt và chỉ có ý nghĩa khi những đứa học trò chưa rời khỏi lớp học nhà trường. Với Đông, cũng như với những đứa khác, bây giờ Hoan không là gì hết. Cây thước kẽ gỗ lên bảng đen mỗi ngày không phải là cây đưa thần có khả năng phù phép hóa cuộc đời chúng. Đầu tay của ông thầy giáo không kéo được ngày tháng trở lui, chữ nghĩa của ông thầy giáo không thực tế bằng đời sống mỗi ngày. Chữ nghĩa thì xa vời như những đám mây trôi ngoài cửa sổ lớp học. Đầu sống thì gần trong mỗi đêm, sáng rực đầu mỗi ngày. Những đứa học trò của chàng đã rời bỏ lớp học. Có nghĩa chúng đã rời bỏ tất cả chỉ giữ lại một điều duy nhất mà chàng chưa bao giờ dạy. Đó là khi cầm súng chúng phải quay về phía nào để bắn.

Có lẽ Đông đang nghĩ tới những điều mình đã học ở trường và không khỏi buồn cười khi gặp lại ông thầy giáo cũ. Thầy cũng không hơn gì các em. Đầu sống của chúng ta đều buồn cười như những vai kịch đóng vội vàng ở phần kết thúc. Thầy đang lau lớp phấn son hóa trang bằng chiếc khăn sàu héo nhất của đời mình.

Học trò đã vào học. Sân trường vắng tanh. Chỉ còn lại những bóng cây và bầy chim sẻ vừa sà xuống quanh cột cờ có những bông mười giờ đỏ ối.

Hoan quẹo xe vào khu nhà trọ của giáo chức gửi cho Xuyên bức thư ngắn chàng đã viết sẵn trong túi áo. Người đàn bà đang quét lá trước sân nhận bức thư rồi nhìn chàng mỉm cười. Hoan gật đầu chào, vội vã quay xe đạp thẳng ra cửa. Bầy chim sẻ trong sân trường nháy thấy bóng người vút bay lên đập trên mái ngôi của ngôi nhà nằm khuất trong vườn cây. Hoan ngoái ngác đạp xe qua khói ngôi trường trở về quán ly.

Tranh đang rũ những chiếc áo ngắn dưới sợi dây kẽm giăng cheo một gốc sân thấy Hoan chạy xe đạp vào thốt kêu lên :

— Hai người bạn của Tranh. Thảo và Nhàn. Còn ông thầy giáo có cần giới thiệu không ?

Tưởng đâu cô giáo Xuyên bắt anh rồi chứ.

Hoan mỉm cười dựng chiếc xô đạp dưới thềm nhà đi tới chỗ Tranh đứng rú áo. Chàng móc thuốc châm một diều gắn lên môi. Tranh cầm chiếc áo căng ra giữa hai bàn tay rú xách xách mấy cái xong mặc lên sào kẽm.

Tranh thấp hơn sào kẽm bằng một cái đầu nên khi mặc áo nàng phải ngang mặt lên, nhón gót, mái tóc dài den nhánh châm mí lưng, hêm Hoan xuống Tranh khoe là chính nàng soi vào gương và tự cắt lấp. Hôm nay Hoan thấy có vài sơ so le. Tranh quay lại háy mắt :

— Thầy giáo có gấp cô giáo không ?

Hoan lườm :



— Chuyện của người lớn Tranh còn bé xíu biết gì mà hỏi Tranh chu môi :

— Còn nhỏ, Tranh vầy mà còn nhỏ hả ?

— Chừng nào Tranh cao hơn cái sào kẽm Tranh mới làm người lớn được,

— Mai mốt Tranh sẽ cao.

Hoan cười :

— Thì hãy đợi mai mốt rồi làm người lớn.

— Đã bảo Tranh không còn bé nữa. Anh cứ nói hoài, Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Tranh cúi lấy cái thau nguyệt Hoan thật dài rồi bước vào nhà. Tới thềm Tranh hô to :

— Có ông thầy giáo về ngoài này đó bà conơi.

Trong nhà bà Liêm đi ra đón Hoan cười cười cùng với hai người bạn của Tranh. Hoan vẫn đứng trước thềm, gật đầu chào đập lại cái cười của bà Liêm và câu hỏi của hai cô gái. Tranh đep thau trả ra đứng dựa mép cửa giới thiệu :

— Hai người bạn của Tranh. Thảo và Nhàn. Còn ông thầy giáo có cần giới thiệu không ?

Hoan ném mẩu tàn cười nhỏ trong

em lặng. Bà Liêm di vòng ra bên hè tim cây chồi. Bà quét sơ ít cái trên khoảnh sân, xong dựng cây chồi ở một góc rào ra đứng lóng ngóng ngoài đường một chút trở vào nói :

— Cậu Hoan hôm nay ăn cái gì. Tôi sắp đi chợ đây ?

— Bà cho ăn cái gì cũng xong. Ngày may tôi trở về tinh rộn rã trên hàng soan tây bên đường. Đẹp một lúc Hoan gặp bà Liêm đi trước. Chàng dừng lại mời bà Liêm lên cho chàng chờ. Bà Liêm nói :

— Hôm nay đi chợ mua quá không biết còn đồ ăn không ?

— Vậy tôi chạy nhanh.

Hoan đạp xe nhanh hơn. Bà Liêm ngồi phía sau hỏi mấy câu chàng không nghe rõ. Một lúc Hoan mới nghe được « Đi ra chợ làm gì ». Hoan đáp thật lớn :

— Đằng đó có một cái hoa vừa nở, lúc nay đi ngang nghe bay hương thơm thơm.

Tranh ghé đầu nhìn ra hỏi :

— Hoa gì ?

— Không biết tên.

Bà Liêm xách giỏ từ trong nhà bước ra, ngó Hoan :

— Ăn gì thầy giáo ?

— Tùy ý bà muốn cho ăn gì thì cho. Bây giờ không còn gì để đòi hỏi. Xuống đây bà cho ở, cho ăn, thế là quý lắm rồi.

Bà Liêm quay đi nói trong tiếng cười chưa thoát ra khỏi miệng :

— Cậu này...

Dáng bà thoăn thoắt trên nền sân ra đường. Mắt hút qua hàng cây. Hoan moi túi tìm thuốc hút. Gói thuốc xếp lép. Chàng đi ra chỗ dựng xe đạp quay trở vào nói :

— Tôi đi mua gói thuốc.

Tranh nhanh miệng :

— Đề Tranh đi cho.

DAKAO NOËL ??

TẾT DAKAO ??

Người đàn ông quay quay ngọn roi cười :

— Thuốc khai quang rắc đầy trong đồng. Cỏ chết hết không lo trữ rơm rồi bỏ dói hai con bò sao ?

— Rơm khô mà ăn cái nỗi gì ?

— Vậy chó khi dói nó khoái.

— Người đàn ông cười khi khì. Hoan bụm cả hai bắp tay trên mặt để che bụi.

Hình như bà Liêm cũng duj mặt vào lưng chàng. Khi chiếc xe bò vừa qua khói bà Liêm la chối lối :

— Mặc cái chúng gì mà làm bụi tung lên ghê thế ?

Người đàn ông tinh bợ đánh xe đi thẳng. Hoan ngó ngoài lại thấy có mấy người lính dân vệ đi nhờ xe của người đàn ông. Họ ngồi phía sau xe, quay mặt ra con đường và bỗng chấn xuống. Hoan thấy những đôi giày to bầm dầy bụi đất lướt trên mặt đường bốc hơi. Hoan đạp xe ra giữa đường, chạy thẳng. Chàng để bà Liêm xuống khi còn cách chợ một con phố ngắn để vào quán cà phê. Trước tiên Hoan mua bao thuốc, khui bắng 1 ngón tay. Chàng rất thích lối khui này. Điều thuốc sẽ được rút 1 cách khéo leo ra khỏi bao. Đó cũng là cái thú. Hoan ngồi xuống chiếc ghế không thành đưa. Gọi một ly cà phê. Xong chàng đòi ý, gọi lại một chai bia. Trong quán lừa thưa một vài người lính. Họ ngồi quay mặt ra con đường nhỏ chạy ngang hông quán. Con đường dẫn lên Phú Vang. Hoan thì ngồi đầu lưng với bức tường, ngó ra con đường trước mặt. Con đường chính của quán ly. Thỉnh thoảng Hoan nghe một vài tiếng động cơ xe rì rạc. Rồi chiếc xe gắn máy chạy ngang qua cửa quán.

Không khí của quán ly dôi

Đêm NOËL và ngày TẾT tưng bừng náo nhiệt.
Một rừng áo dài, áo dài tay raglan, hàng trăm kiều áo hợp thời, tuyệt đẹp trưng diện ngoài đường, trong các buỗi dạ hội... đều mang nhãn hiệu :

Nhà May DAKAO

60 Nguyễn Huệ Tự (ngã tư Cầu Bông) DAKAO
Một nhà may lớn quy tụ toàn thợ cừ khôi với :
Cai Hòa — Cai Cập chuyên mòn đồ đầm, danh tiếng
Saigon, sẵn sàng phục vụ quý Bà, quý Cô.

lúc cũng giống như trên tinh nhưng không làm sao xóa hết cái vẻ quê mùa tĩnh mịch của khu phố, tiếng động cơ xe, và người qua lại bằng một nét mặt ngơ ngác nào đó. Hoan nghe nom vàng úa xác xơ như màu lá sáng nay rơi xuống mặt đường. Ngồi một lúc Hoan nghe có tiếng xe lôi tới gần và hình như đồ xích lại bên kia dãy phố. Sau đó tiếng xe lại nổ và người dân ông cầm lái xe rẽ tới cửa quán đậu lại. Hoan nhận ra Hai Trần, chàng giờ tay chào. Hai Trần bước vào quán giờ nón cười :

— Thầy giáo chưa về tinh.

— Chưa.

Chàng đưa :

— Cái quận này đã dùi thì nhớ, trở lại một lần muôn ở mãi.

— Nếu thầy muốn ở lại cũng đâu có ai cấm ?

— Dùa với anh chứ tôi bận rất nhiều chuyện trên tinh, ngày mai phải trở lại. Một dịp khác sẽ ở lại chơi lâu hơn.

— Thầy dỗi đi ngồi trường nom buồn thiu. Và cái xe của tôi hình như nó cũng nhớ thầy.

Hoan cười :

— Nhớ những hôm tôi say rượu ngồi lắc lu muôn rót xuống đường phải không ?

Hai người phả lên cười Hoan hỏi :

— Uống cái gì chứ, Bia ?

— Mới uống ở bến xe. Nhưng cũng nên cung ly với thầy một bia. Hoan cười quay vào gọi một chai bia. Hai Trần uống hết nửa chai bia mặt ửng đỏ, đổi mắt ngó lầm lì. Hoan không là gì với người dân ông. Bên ngoài nom bình thản vui tươi nhưng trong lòng luôn nghĩ đến mối thù giết vợ.

Hoan không hiểu ai đã giết vợ Hai Trần, tất cả những chu yên khác Hai Trần đều nói cho mọi người nghe cũng như đã nói với chàng. Nhưng cái tên người đã giết vợ mình Hai Trần nguyên đầu kín. Hai Trần đã từng tuyên bố trong mỗi con say là một ngày nào đó Hai Trần sẽ cầm dao chém lìa cổ kẻ thù rồi xách đầu bêu giữa chợ cho mọi người nhìn thấy. Hoan nghe Hai Trần nói mà ghê. Chàng hiểu lơ mơ câu chuyện.

Kẻ thù đã giết vợ Hai Trần là một người đang có nhiều quyền thế nên ngày nào chưa trả được thù Hai Trần không bao giờ dám nói cho ai biết hết. Trước đây thằng Thuột, con lợn của Hai Trần là học trò của Hoan, sau ngày vợ chết Hai Trần bắt thằng Thuột nghỉ học để ở nhà trông nom mấy đứa em. Hai Trần với chiếc xe lôi chạy khắp quận lỵ đời khi còn nhận bao cuốc về một ngôi làng mất an ninh. Người ta nói Hai Trần bây giờ sống như liều. Hoan thì thấy xót xa cho người dân ông. Chàng vẫn không quên cái dáng lêu nghêu của Hai Trần mỗi buổi trưa đưa xe ngang qua cửa lớp học. Hai Trần dột ngọt nói :

— Họ nói tôi liều. Thầy giáo nghĩ coi sức mấy mà tôi liều khi tôi chưa chặt được đầu kẻ thù bêu giữa chợ.

Hoan cười :

— Anh vẫn còn nghĩ tôi mỗi thù sao ?

— Nghĩ hoài thầy, không bao giờ tôi quên được.

Hoan cũng đã uống hết chai bia. Bia làm da mặt chàng nóng lên. Hai Trần gục gặc đầu kêu :

— Thầy giáo phải uống nữa. Uống say tôi chờ về không lấy tiền.

Hoan cười :

— Hôm nay tôi bận, phải đi liền đây. Đề hôm khác.

Chàng kêu tính tiền và gọi thêm cho Hai Trần một chai bia nữa. Chàng nói :

— Anh cứ ngồi uống, tôi xin phép về có việc.

Hai Trần chồm theo :

— Hôm khác phải cung ly nghe thầy giáo.

Hoan lèn xe quay vào cười :

— Đồng ý.

Chàng đạp xe ra chợ gấp ngay bà Liêm trên đường. Chàng quanh xe lại cho bà Liêm lên ngồi phía sau, xong đạp đi. Bà Liêm cười nói :

— Tưởng cậu đã về rồi chứ không ngờ cậu còn chờ tôi.

— Số bà đi nắng. Hôm nay hơi muộn.

— Muộn. Tôi ra chợ gần tan. Lúc sáng làm cái gì đó rồi tôi quên khuây cái chuyện đi chợ vậy mà con Trần nó cũng không nhắc. Cậu đợi bụng chưa ?

— Chưa. Lúc trước tôi chẳng thường ăn cơm muộn là gì.

Bà Liêm cười :

— Lúc trước đi dạy khác, bây giờ không đi dạy khác.

Hoan nghe như có một nỗi buồn thật nhẹ len vào hồn như con gió giao mùa đang thời tiết. Câu nói của bà Liêm không có mục đích nào hết, chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại đánh thức tất cả những ngày của mấy tháng trước. Quận lỵ này chàng đã quen gần hết những người chàng thấy thân thiết. Bây giờ trở lại. Hoan không khác chi một người lạ. Nghe bất ngờ trong câu chuyện nào đó một người quen chết, Hoan thấy người lảng đi. Buổi sáng hôm nay ngồi trong quán nhìn Xuyên đi thoáng qua sân trường trường chứng Xuyên chỉ còn là hình bóng. Hoan thở hắt ra một hơi dài, đạp xe thật nhanh làm bà Liêm phải kêu lên phía sau. Hoan quay lại nói :

— Bà vui chờ.



— Mặc cái giỏ thức ăn làm sao mà vui. Cậu chạy từ từ :

Hoan cười khắc khắc :

— Tôi đói bụng rồi.

— Mới kêu no bây giờ là đói.

Hoan cười cười đạp xe chậm lại. Con đường trước mặt có khi mệt hút sau hàng cây. Hoan trông thấy một vài đứa trẻ con ngơ ngác đứng bên lề, có đứa tay đặt một con chó tay cầm cây chĩa dài. Nắng làm mắt chúng nheo lại khi nhìn Hoan, dõi diện phía mặt trời. Hoan cũng nghe ở đâu đó một giọng huýt sáo thật ngày ngô.

Chàng đâm ra nhớ nôn nao một mùa hạ cũ. Nhớ những đứa học trò, nhó lớp học. Nhớ tất cả những con đường, cái cây, những người quen trong quận lỵ. Sáu tháng trước với bây giờ bỗng chốc cách xa nhau như con đường quen thuộc. Con đường, đi hoài hoài vẫn không thấy tới.

TKT



LỜI NGUYỆN TẤT CẢ

Sao không là đêm của đêm ngàn
mắt biếc
Sao không là mây của mây trời phiêu
lãng

Sao không là ngày của ngày quên
chẳng nói
Sao không là em của ánh sáng vô
cùng

Sao không là ta của xác thân dữ dội
Của con người huyền bí giấc trăng
năm
Sao không là một chuyến xe rực rỡ
hoa hòn

Chở ta về nhân loại vỗ tay vui

Sao không là thiên nhiên trải rộng
xuống hòn
Sao không là nụ cười giọt nở muôn
năm

Sao không là em giữa bốn bề khu
quanh
Sao không là bài ca kèn thúc sau gá
Sao không nhớ thương những cảnh
thơ tình êm ái

Sao không là sao không lò, em ơi
Kẻ người kia năm phơi ruột phơi gan
Sao không là cuộc chiến tranh hắp
hết

Sao không là lời nguyện ở trên mây
Sao không là sao không là
Quỷ xuống đi ! Quỷ xuống đi !
Xin được nghìn lần hơi thở mắt

Việt Nam đang thức tỉnh
Hay còn ngủ trăm năm
Như con cuốn chiếu nhỏ

Tay đong đếm mét mốt
Chân đuổi chân hoài hoát

PHAN THAO VY

GỌI NHAU TRONG ĐỜI

Gọi nhau trong nỗi chết
Giữa đêm ngày man man
Đạn nổ đau trong ngực
Máu chảy ngoài con tim
Tiếng hát cảm trên miệng

Sé quên hay là nhớ
Vết thương dày chua thát
Hai mươi năm còn đó
Mù munge đau chưa lành

Trẻ thơ không biết đọc
 Tay vẫn biết vỗ cơm
Những hạt cơm hy vọng
Mộc từ quê hương khô
Mộc từ đồng ruộng cháy

Người lớn quên tên mình
Quên ngôn chán công lai,
Bình minh mặt trời đèn
Bầu qua kêu hung dữ
Móng vuốt dài như gươm
Chém tung lai bấy bâ

Người cúi mặt làm thinh
Sao băng chim trên cành
Gọi nhau bằng ngôn ngữ
Thật vỗ cùng khoan dung
Người sao ngồi cúi mặt
Ngủ quên trên phận mình

Nắng vàng màu hoa cúc
Em bỏ đi ngược nguồn
Đồng suối không còn ngọt
Sông không còn bao la

Em làm cây cỏ la
Mọc trên tinh xanh xao

Anh nhạc nhân phản bội
Tuyết lệ mình cho quên
Trên ngọn lửa không thắp
Trên ước vọng và hình
Của hôm nay hôm qua
Ai già không phải chết ?

Thành phố rời bỏ hoang
Ngót chờ trên mộ đất

Gọi nhau tiếng nói cảm
Hạt cát ngoài sa mạc

Có nhiêu tay đe vuốt
Mắt sao chưa nhắm thật tình ?

Việt Nam đang thức tỉnh
Hay còn ngủ trăm năm

Như con cuốn chiếu nhỏ

Tay đong đếm mét mốt
Chân đuổi chân hoài hoát

Ánh sáng không tìm thấy
Mặt trời không phương đông
Mặt trời là vỗ tháp
Sao mọi người vẫn tin ?
Tuổi trẻ quên bạn hữu
Chợ chờ đám chém nhau
Da nào không để rách ?
Không học ngoài xương đau ?

Huyệt sâu sao chảng ném
Viên đá đầy lồng quen
Anh em ta còn đây
Xin đừng nghe ngạc nhiên
Thở không khí nhuộm đặc
Hai bài ca bệnh nhân
Uống lý nước dục bần

Ngồi gần nhau cho ấm
Ngọn lửa hồng trong tim
Hân hoan khuôn ngực lép
Đài trán hòn ngọt ngào

PHAM NGU YEN

CƠN BỐI RỐI TUYỆT DIỆU

Rồi sáng hôm sau chàng thức dậy
Bên cánh rừng hướng tây
Dây sương hồng còn giáng thấp
Và chim俸 còn ngủ say.

Có người trao chàng thông điệp của
trời
Khi mở ra chàng chỉ thấy nụ cười
rạng rỡ
Như nụ nở cười.

Như nụ cười đêm qua
Lửa đỏ hoa nở dưới mưa khuya
Hoa nở bởi đã có chàng.

Như nụ cười những bình minh qua
Khi trên đồi chỉ còn chàng
Vì nòng đũa hóa thân
Làm ngọn đồi xanh muốt cỏ dưới
chân chàng

Đồi rải cao nền gồn với mây
Nên chàng nào biết được đâu là mây
Đau là suối tóc nàng thơm phức !
Cỏ mượt, hương bay bởi đã có chàng

Chàng vừa qua cơn bối rối tuyệt diệu
Hoa cúng vừa nở khắp đồi
Rồi như đúc trẻ lên năm
Chàng tung tăng hái tưng đóa ngọt
trên nàng.

NGUYỄN NGỌC THẠCH

16.11.69



TẾU LUẬN

cái thú xem các «em» chạy đua

TÊ ĐÊ

Một trong 36 cái khoái của Saigon du hí là chơi cá ngựa. Những tay chơi trong đĩa hạt này được thưởng thức hầu như đủ các khoái cảm khác biệt chỉ trong một trò chơi, một trò giải trí. Họ có cái khoái được thưởng thức cái khoáng đạt của thiên nhiên trong khung cảnh trường đua lộ thiên mở rộng lên vút tận trời gió thổi lồng tóc, trớn mắt phổi, tim. Họ được cái cảm giác hồi hộp của một tay chơi cờ bạc hay của một găng tơ đánh cướp ngân hàng, khi ngựa gần về tới đích, khi hai con số được treo lên. Họ có được cảm giác thích thú như một khoa học gia tính đúng đường bay cho Apollo đồ bộ nguyệt cầu, khi họ tính được cặp ngựa nào sẽ về mức trước. Họ có cái cảm giác bồi hồi rung động như

một kè đang chờ người tình đến điểm hẹn khi bày ngựa với những chú nài áo xanh, áo đỏ, áo tim, áo hồng xuất hiện ở góc sân để vào vòng đua. Họ còn được biết bao cảm giác khác nữa, những cảm giác chói vói, nuối tiếc, thẫn thờ, đau đớn, khoái ti, mừng hụt, lẫn lộn trong mấy tiếng đồng hồ thót tim, nín thở, cười cảm khóc thầm!

Vì thế, đã nhiều kè «đá» vợ theo ngựa, bỏ người yêu «trồng cây sỉ» với ngựa, bỏ chính trường để nhảy vào «ngựa trường», đã nhiều kè giả từ nhau nhét nhát, đánh dấm để nhảy làng tuyệt phich, đã nhiều kè bỏ chuyên theo dõi hội đám Ba lè, bỏ chuyên chiến sự, kiêm ước quốc gia quốc vào, leo thang tụt thang để theo dõi tên ngựa, nà-

ngựa, Họ đã như những Don Juan Casanova nhắc đến tên người yêu đêm ngày, chỉ khác một điều những tên thơ mộng, bay bướm là lượt này chỉ là tên của ngựa đực, ngựa cái mà thôi! Họ nhắc đến tên ngựa ngay cả lúc ăn cơm, lúc ngủ với vợ nào là Lucie, Annabella, nào là Thanh Lan, Thanh Thúy, nào là Phương Tâm, Phương Dung. Nếu không biết họ mê ngựa ta lại tưởng họ là những tay chơi đào hoa trong tay cả đống bồ bịch!

Những nữ ca sĩ chạy đua

Cái khoái thứ nhất của cá ngựa là được xem các em ca sĩ đẹp nhất Giao Chỉ chạy phom phom, tung, tung, lốp cốp trên trường đua Phú Thọ. Cố lè chỉnh các em cũng không ngờ là thứ bảy, chủ nhật nào minh cũng phải đeo chí chạy

tèn hèn, lông nhóng vất vả đến toát mồ hôi, chảy mồ hàn ra để cho bọn đàn ông nó cười, nó quất, nó thúc, nó la, nó hét, nó nhòm, nhất là nó đánh cá ăn tiền với nhau,

Chẳng hiểu các chủ ngựa vì quá mê các em, mê đến độ thần tượng hóa các em qua ngựa, hay là vì bị các em đá đau quá nên hận tinh đèn bạc đặt tên ngựa bằng tên các em để các em phải chạy đến tong ruột long gan lén như vậy? Nào Lệ Thu, Linh Đa, nào Phương Tâm, Phương Tài Tâm, Phương Dung, Phương Anh, Thanh Lan, Thanh Thúy, Trang Mỹ Dung, Hà Thanh,.. mỗi ngựa đi một kiểu, chạy một kiểu, nắm một kiểu, té một kiểu khác nhau, mỗi ngựa mỗi vẻ!

Các em chẳng hề kiện các ông chủ ngựa hoặc than phiền trên báo chí, chắc hẳn các em nghĩ rằng có kiện cũng chẳng ăn cái giải gi, hơn nữa các chú nài cưỡi ngựa đều là vị thành niên cả, đều chưa biết «ki» gì cả nên có cưỡi, có quất cũng chẳng sao. Rút cục chỉ có đàn ông là đại, là đàn, đã quảng cáo không công cho các em ca sô, đã thần tượng hóa các em, làm các em nổi danh như sóng cồn, dù là sóng cồn trên trường đua!

Ta hãy thử thưởng thức cái văn chương đặc mùi ngựa bàn về các em :

«Mặc dầu đã kém Phương Dung kỳ sau cùng, nhưng Công Tử nếu ra sân với sức khỏe dồi dào, hy vọng lão nên chuyện»

«Sau ngựa vừa kể, Phương Tâm cũng có sẵn sức bền dẻo sể không từ chối dịp may...»

Hoặc :

«Hằng Nga có duyên phần với giải này và chỉ kiêng hơi sức maulé của Hà Thanh...»

Nga gặp Mỹ trên Trường đua

Dĩ nhiên giới tuyêt phich làm gì có Nga, cùng lắm là chỉ có vài anh Mỹ mới làm quen với ngựa Giao Chỉ mà thôi. Ở đây kẻ viết muốn bàn tới cái lối đặt tên ngựa rất tự do rất bay bướm rất khôi hài dí dỏm của dân An nam mình. Các chủ ngựa đặt tên cho ngựa của mình bằng nghĩa là «người tình» của họ, tới gần!

Điều này chứng minh một cách hùng hồn là Giao Chỉ miền Nam tự

do hơn cả những nước uốn ngực tự hào là mình tự do nhất thế giới.

Trên trường đua ta thấy có cả Gemini, Apollo lẫn Luna. Nga Mỹ đua nhau tung bừng! Có lẽ hai chính phủ Nga và Mỹ cũng không ngờ là miêu đua cả trên không gian lẫn đua ở trường đua Phú Thọ của nước Đại Cồ Việt!

Cái khoái thứ hai của cá ngựa là thế, là được xem đủ các thứ của loài người đua nhau như điên, nào Mustang, Rolls Royce, nào Luna, Apollo, có khi âm nhạc cũng chạy đua nữa : Agogo, Calypso.

Không biết đến bao giờ các ông các bà chủ ngựa mới dám uống thuốc liều lấy tên của các nhà lãnh đạo thử bụi trên thế giới để đặt tên cho ngựa của mình? Điều này mà xảy ra thì thú cá ngựa đã tuyệt lại tuyệt hơn nữa! đã khoái lại khoái hơn nữa!

Rõn mặt với cảnh sát

Cái khoái thứ ba là cái khoái được giải các cái tức mà mình bị cấm đoán trong nhiều trường hợp ở những nơi khác ngoài trường đua. Ở đây bạn được đánh bạc ăn thua đủ cảnh những nụ cười rất «thân dân» của cảnh sát và quân cảnh, ở đây bạn được quyền vứt giấy túm lum, vứt vỏ đậu phộng, hột cúc, hột soài lung tung beng. Ở đây bạn không còn sợ cảnh sát «không» như khi bạn chơi bài lậu, nhảy đầm lậu, trái lại cảnh sát đã canh chừng quần mốc túi để bạn chơi cho phá phê, thoái mái, thong thả, giới tuyêt phich cho rằng cảnh sát và quân cảnh trên trường đua thực thi đúng khẩu hiệu «cảnh sát là bạn dân» nhất!

Cảnh Sát và Quân Cảnh ở đây dễ thương nhất Giao Chỉ!

Màu áo của người tình

Giới yêu ngựa còn có cái khoái thứ tư là cái khoái nhìn áo nài ngựa. Cái khoái này giống như cái khoái nhận ra màu áo người yêu trong một đám đông. Trong giới chơi cá ngựa, ít kẻ nhìn lòng ngựa, dáng ngựa mà biết tên ngựa, đa số phải nhìn màu áo của nài ngựa để biết ngựa mà mình đánh cá. Khi một màu áo mà họ lựa chọn vượt lên trên những màu áo khác nó có nghĩa là «người tình» của họ, tới gần!

Có thể nói một người tình đến hùng hồn là Giao Chỉ miền Nam tự

đến! Một người tình không đến, bạn chỉ cảm thấy cô đơn đau khổ thôi, chứ ngựa không đến bạn còn đau đớn hơn thế nữa bởi nó nghĩa là tiền của bạn thành mây khói hay nói đúng hơn thành những mảnh giấy lụn đủ màu vứt lung tung trong phòng bán giấy. Cái điểm khác biệt giữa sự đến của người tình và ngựa nó như thế này : Một người tình đến với bạn có nghĩa là bạn phải mất tiền, chi tiền, một con ngựa đến, bạn được tiền, nhiều khi được rất bở!

Gọi tên liền bà con gái

Cái thứ thứ năm là được gọi tên con gái suốt tuần ; điều này làm cho tay chơi cá ngựa bớt cô độc vì cứ tưởng mình là kẻ hào hoa một đồng người đẹp vây quanh, nào Angélique, Cendrillon, nào Thanh Nga, Thanh Nhàn, nào Mộng Vân, Thiên Nga. Kẻ viết có mấy ông bạn sở dĩ từ thời «mồ côi đào» vì tội quá mê ngựa, trong quán cà phê, trong bum trong tiệc cưới cứ luôn mồm bàn tán ngựa nên các em lại tưởng lầm là mấy ông bạn thuộc «tip» bay bướm Don Juan sợ không dám làm

XUÂN ĐỜI

Tòa soạn báo Đời đang dồn hết nỗ lực, đề hết thì giờ để thực hiện số mùa xuân Con Chó với chủ đề :

ngợi ca tình yêu

• 36 BÀI YÊU của 36 nhà văn và ký giả

• 5 TRUYỆN NGÀN hay tuyệt với, ai đọc cũng khoái.

• 5 PHIÊM LUẬN về yêu của 5 nhà viết châm biếm trứ danh

• 3 LUẬN THUYẾT • I VỚI KỊCH cảm động • I BẢN NHẠC tình bay bướm

Ngay bây giờ bạn đọc hãy gửi bài về cho Xuân Đời Con Chó.

Đề tài : Ông TRẦN ĐỨC UYỄN
143 - 145 Cộng Quỳnh — Saigon.

quen ! Đây cái thú nhung cũng là cái đại họa là chỗ đó !

« Chi » it, « dớp » bộn

Cái khoái này mới là cái khoái chính của giới tuyệt phich. Không có món « cờ bích » nào lại lanh đêc nhiều « địa » đến như vậy. Đã có lần 2 tì mà ăn tối 17 xấp ! Tuần rồi kẻ viết trúng một độ cõm, bỏ ra một xấp ăn tối 10 xấp nghĩa là chỉ trong một phút ngắn ngủi mà lanh một số « ngán » bằng lương viết lách trong 1 tháng, bằng lương của một ông ba hoa mai vàng làm việc như điên đủ 30 ngày ! bằng hai tháng lương của

một anh binh nhi vào sinh ra tử ! Cuộc đời phi lý ở chỗ đó, chó má ở chỗ đó, nhưng cũng khoái tí ở chỗ đó ! Nhưng cả ngựa cũng là mòn cờ bích đêc bạc ném tiền một cách le nhất ! Cái thú là chỗ đó mà cái khoái cũng là chỗ đó !

Cái khoái linh tinh

Cái khoái thứ bảy này gọi là khoái linh tinh, chơi cà ngựa có cái thú là không phải mất thi giờ đi tìm « chén » như các thứ bài bạc khác như xì phé, mà chược có cái thú là được lanh tiền ngay tại chỗ, được ăn nhau

KHUÈ VIỆT TRƯỜNG.— Cảm nghĩ của Trưởng sai rồi. Những người phụ trách Thơ độc giả thường đọc rất kỹ. Riêng tôi, tôi làm với sự vui thích, tận tâm. Không làm gì có sự may rủi khi thơ được đăng. Thơ đăng được phần nhiều do giá trị của bài thơ. Dĩ nhiên chỉ tương đối.

HOÀNG HÀ.— Bài thơ chỗ đó sẽ đăng. Cứ gửi tiếp. Nói riêng miền trung ch c « vui » 1 m ?

C.N.V. Một bài.— bài « chiều nay ta thấy em » đã chọn cho Xuân Đài.

TÙ NGUYỄN TRÍ ỦY.— Chủ đề ở Phan Thiết. Phan Thiết của cách đây 7,8 năm. Không biết giờ ra sao ? Cứ gửi truyện ngan vò.

HOÀNG ANH TÂM.— Vẫn nhớ Tâm ngày trước. Làm linh dĩ nhiên vất vả. Đôi về chỗ moi có « tưới mắt xanh thèm » tý nào không ? Thơ sẽ đăng bài : « Nhập cuộc » Chúc vui.

LÊ MIỀN TƯỜNG.— Xin lỗi đã lộn tên. Có lẽ do lỗi xếp chữ. Truyện ngắn chưa quyết định đroc, vì số gửi trước còn nhiều, đang phai nhập làng tuyệt phich !

THƠ ĐÃ CHỌN ĐĂNG :

Nhược Thu (2 bài). Vương phong Lan (1 bài), Trần Chu Đặng (1 bài) Lê Minh Ngọc (2 bài).

THƠ KHÔNG ĐĂNG : Giang Huy, N. Đăng Phong. Khiết Việt Trưởng, Viễn Sa, Mynth, N.S. mạc. Tùng Thủ.

NHÂN CHUNG.— Còn một số khá nhiều thư của các bạn gửi trong vòng 2 tuần. Tuần sau xin các bạn đón coi hộp thư, sẽ trả lời hết.

NGUYỄN NGHIỄM.— Hoài nghi là bệnh của thời đại ta. Tình yêu và nghệ thuật cũng đáng hoài nghi lắm. Nhưng không vì thế mà chán chường và ngang sang tác. Chúc an bình và quân bình. Thơ cho số xuân sẽ trả lời sau. Mến.

BÙI VĂN BÌNH.— Đã chọn được mấy bài thơ. Có cả một bài cho số xuân. Chính tôi cũng không khoái thơ Tù Kếu thì làm sao Bình khoái.

TÔ CHÂU NG. QUÂN.— Lâu lám mới lại thấy. Thơ sẽ đăng số gần đây. Có bài Xuân cứ gửi về. Mến.

VŨ HÀN.— Đã nhận được vở kịch về Hippy nhưng quá muộn cho số mang chủ đề đó. Sẽ cho biết có đăng được trong số xuân hay không, ở số sau.

T (HUE).— Đã chọn 1 bài cho số thường và 1 bài cho số xuân. Cứ việc ngọt ca tình yêu. Chỉ có tình yêu mới là để tài không bao giờ cũ của thơ và thi sĩ.

NGUYỄN LUÂN.— Thơ có văn của Luân vững lâm. Sẽ đăng cả hai bài. Bài ở số thường hơi lâu đấy. Đừng nóng ruột.

ngay tại chỗ, có cái thú là khi thua đỡ đau hơn là thua bạc vì con cờ thể tự an ủi là có rất nhiều người chung quanh mình « Cùng hội cùng thuyền » bị ngựa đà !

Cái khoái của một nhà khoa học

Cái khoái thứ tám của chơi cà ngựa là cái khoái được bàn tán cùng bạn bè về những độ ngựa, sự suy đoán ngựa thang phải dựa vào nhiều yếu tố như đặc tính của ngựa, cân nặng của nài ngựa, kinh nghiệm của những lần đua trước... Cái khoái là ở chỗ minh có thể tự tinh được chứ không phải tùy thuộc hoàn toàn vào may rủi như trường hợp mua vé số. Một tay tuyệt phich tinh được đường đi nước bu óc của một con ngựa cũng khoái như một tay chơi bi da để « ép phè » được một đường banh, cũng khoái như một nhà khoa học tinh được đường đi của một phi thuyền không gian !

Cuộc triển lãm mặt người

Cái thú thứ chín là cái thú được xem mặt đủ mọi giới của Saigon tụ họp trong cuộc đổ đèn. Nhưng bộ mặt chính khứa, thương gia, giáo sư, luật sư, linh trắng, quan quyền, ca ve của thời vàng son đã tạo thành một cuộc triển lãm về người, những con người lột xác già dối, những con người thực với những bộ mặt ngắn ngủi, thản thờ, mừng tủi, cay cú, hàn hoan, tinh toán, âm mưu, lầm lì, toe toét...

Tóm lại trường đua dã như một thư Expo về tâm lý học, về phân tâm học của người ngợm !

Trường đào tạo chính khứa

Có kẻ còn cho rằng muốn trở nên một chính khách thứ thiệt cần phai nhập làng tuyệt phich !

Chơi cà ngựa luyện đêc đam lượng, tinh trầm lặng, sự khôn ngoan, sự tinh toán... vì trong chính trường đều có những ngọn « đòn » giống hệt đòn « ngựa đà », « ngựa về ngược », đòn « đậm đòn », đòn « chịu trán », đòn « được ăn cả ngã về không »... Những chánh khách tương lai của Giao Chỉ muốn « kiêm nước » còn gì mà không nhập trường Phú Thọ, trường Chính trị kinh doanh lứa nhất An Nam !

lữ hò



Đ.Ó.nbu đời

TỰ DO ?

Xưa kia thiên hạ chỉ lo mắt linh hồn. Nay giờ lại đua nhau bảo vệ tự do. Linh hồn có hay không ? Chẳng biết. Anh duy tâm bảo có, trung đản anh cứ chết. Anh duy vật bảo không, ngưng oanh tạc anh cứ sống nhăn. Tự do cũng vậy. Có hay không ?

Chắc chắn là không.

Nếu chịu khó suy nghĩ một tí thì việc gì cũng phải tìm tới gốc ngọn mới rành. Anh bảo là có tự do à ? Thế tôi hỏi anh :

— Trước tiên là cái chuyện ra đời của anh. Khi ông cụ, bà cụ gần gũi nhau, hai cụ có biết trước sẽ sinh ra anh không ? Anh có quyền chọn lựa gia đình nào có phúc, lộc, thọ để chui vào hay chỉ là một chuyện ngẫu nhiên, một chuyện do ở đâu đều quyết định ?

— Khi sắp lọt lòng mẹ anh đã bị bà mụ đê sấp xuống đê lôi ra cho dễ. Tên nào làm cách mạng muốn ra ngực là tịch cả mẹ lẫn con. Sau khi bị lôi sấp lại bị đê ngửa ra mà cắt rốn, tẩm lửa, giở mắt, rà miệng... Khóc quá trời ! Có thể nào bị đâm áp mà chẳng khóc không ?

— Tiếng khóc đầu tiên của anh có tác dụng làm phồng hai lá phổi, thúc đẩy quả tim đê quạt gió và bơm máu suốt ba vạn sáu ngàn ngày không đêc trực trặc, ngừng nghỉ. Với bản năng, anh đã phải khóc, phải cười, phải thở, phải cựa quậy đê chuẩn bị cho cuộc chạy gạo trường kỳ sau này. Nếu anh là đứa con đầu lòng còn được vui, nếu anh là đứa con thứ 16 thì cả nhà chỉ có khóc.

— Lớn lên tí nữa, vì có bao tử anh phải đổi, có thân anh phải rết, có mũi phải thở, có răng phải nhai, có mắt phải nhìn, có miệng phải nói, có cửa sau phải di sau. Từng đê chuyện phải lo cho chu tất đê đú tự do chưa ?

— Khi vừa đêc gọi là có trí khôn, người ta vì thương anh mà cho anh đi học. Đi học là chịu gò cùi chỉ vào cái gọi dạ, bảo vâng. Người ta dạy cho anh suy nghĩ, nói năng, hành động. Từ đó,

càng học lén cho anh chỉ còn suy nghĩ bằng trí óc của kẻ khác, nói năng bằng ngôn ngữ của kẻ khác, sinh hoạt theo khuôn mẫu của kẻ khác. Anh là tên nô lệ của xã hội cả về vật chất lẫn tinh thần. Tự do chỗ nào ?

— Đến tuổi đê trưởng thành anh đêc giao cho dù thứ bồn phận : Bản thân, gia đình, tờ quốc, nhân loại, tüm lum cả. Anh cố theo may ra còn sống. Anh lười nhác, anh muốn tự do ư ? Chết không kịp ngáp.

— Nói riêng về tình cảm. Anh muốn có tự do luyến ái ? Dừng có nghe mấy ông văn nghệ. Ôi ! một buổi chiều nắng dịu đê trên hè phố, bóng người con gái ấy hiện hiện với cặp mắt nhung, đôi môi mỉm nhô tươi, chiêe áo mầu hoàng yến... Quyến rũ thật. Lòng anh bị xúc động. Rồi vì yêu, anh bị thương, bị nhớ, bị quên ăn bở ngủ. Anh phải khò nhọc đê chinh phục nàng. Được nàng yêu anh sung sướng. Bị nàng phụ, anh đau đớn. Anh còn tham lam muôn đêc chiếm lấy nàng. Thế là, chạy ngược, chạy xuôi, chạy rơi nước mắt, ướt đẫm mồ hôi đê biến đổi tượng « thiên thần khi đang yêu », thành « ác quỷ khi đã cưới ». Thế rồi, hai người ở chung là một xã hội. Các vấn đề, kinh tế, tài chính, văn hóa, trở thành đê tài hội thảo liên miên. Đôi khi đêc giải quyết bằng giải pháp quân sự nữa. Ôi chao ! Tình yêu là thế đó. Đang sau đôi môi kia, đôi mắt kia, đôi má hây hây kia là cái sọ người. Càng về già, đường nét chiếc sọ càng hiện rõ. Người ta hay ví người đẹp với hoa nhưng hoa héo thì tàn còn người già lại cứ sống dai.

Trong khi đê tới nứa đê người, với một bà vợ, một bầy con, có lúc nào anh sống cho anh chưa ? Anh muốn trở thành vĩ nhân. Đâu đêc. Anh muốn làm một thằng hèn. Đâu có đê, Anh chẳng có quyền gì về anh hết. Ban đêm anh còn nằm mơ thấy nợ đói.

— Tôi tiêng hồn, anh bắt chược người đọc sách đê đê mọi thứ tự do bên ngoài nứa.

— Muốn có tự do cư trú ư ? Cứ chịu khò chạy thuê cho đêc cái nhà.

Muốn tự do ngôn luận ư ? Hãy cất bớt lưỡi đê. Muốn tự do nghề nghiệp ư ? Hãy no đủ trước khi chạy đê tìm việc. Muốn tự do tín ngưỡng ư ? Hãy đóng góp, cung dường kha khát một tí. Muốn tự do gì nứa ? Nhiều thứ lầm phai không anh ? Không có đê. Chó có đê nhặng lênh thêm phiền, thêm nhục, thêm khổ. Cả mấy ngàn năm lịch sử, cả trăm triệu con người hăng hái tìm tự do. Họ chỉ tìm thấy cái khò và cái chết.

— Thế thì, chết là tự do chử gì ? Tôi tự tử. Không đêc. Anh có đê ra anh đâu mà anh tự giết, Tự tử là giết con của cha mình, giết chồng của vợ mình, giết cha của con mình. Đó là thứ tự do lường gạt, ăn cướp.

— Thế đê tu có đêc tự do không ?

— Anh hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ thì biết.



'Ai làm Tổng Thống của Liên Bang Đông Nam Á ?

Theo kế hoạch của Bác sĩ Hoàng văn Đức thì Liên Bang Đông Nam Á phải được thành lập thế giới mới có hòa bình. Liên bang này gồm có Việt Nam, Căm Bốt, Ai Lao, Thái Lan, Miến Điện, Mã Lai, Tân gia Ba, Indonésia...

Bấy nhiêu nước hợp lại, thì cũng phải bầu lên một ông làm Tổng thống.

Vậy ai sẽ làm Tổng thống của Liên Bang Đông Nam Á ?

Có người vội vàng trả lời rằng chính ông Hoàng văn Đức chờ còn ai nữa !

Nhưng khoan ! Ông Đức có thể là người có công cỗ động cho việc thành lập Liên Bang Đông Nam Á sớm nhất, hăng nhất, nhưng chắc là ông... không có thì giờ làm Tổng thống. Bởi vì từ nay đến khi lập được Liên bang thì e ông Đức đã «ngủ» mất rồi. Ít nhất cũng phải vài ba chục năm nữa cái giấc mộng Liên bang mới thành. Khi mộng thành thì người xài mộng có khi không còn nữa. Nói theo kiểu truyền thuyết lịch sử thì ông Hoàng văn Đức sẽ đóng vai «cháu ba đời vua Thần Nông là Đế Minh đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Linh lấy một nàng tiên để ra con là Lộc Tục». Còn người làm vua sẽ là Lạc long Quân sau này kia.

Có người lại đưa 1 ứng cử viên Tổng thống khác cho Liên bang, là cụ U Thant, đương kim Tổng thư ký Liên hiệp Quốc vì ông cụ này là bộ mặt quốc tế, là người dễ thương chuyên lo chạy chọt cho hòa bình. Nhưng ông U Thant e cũng không lọt khỏi cái sổ phận của bác sĩ Đức, nghĩa là khi bầu Tổng thống Liên Bang thì ông cũng ngủ mất !

Tổng thống Đông Nam Á thuộc giống nào ?

Không biết ai sẽ có hy vọng làm Tổng thống (có khi con người đó giờ này chưa sanh ra đời). Ta thử đoán xem ví dụ như Liên bang thành lập thì người nước nào sẽ làm Tổng thống ?

Có vị sẽ trả lời không cần nghĩ : Người Việt Nam chờ còn ai nữa !

Cũng có vẻ hữu lý ! Vì người Việt đông hơn mấy giống kia (đó là cả Nam và Bắc Việt). Người Việt thông minh tài cán hơn, ít nhất cũng hơn mấy ông Căm bốt mấy anh Thái Lan...

Nhưng nói về đông dân thì Việt Nam lại thua Indonésia. Nếu có một ứng cử viên của Indonésia thì ông ta về sẽ hốt trọn trăm triệu phiếu của xứ này mất rồi. Tuy vậy xứ Indonésia cũng lại phân hóa phức tạp, cho nên chưa chắc đã chiếm được ghế Tổng thống.

Còn Mã Lai, Lào, v.v... thì dân số nhỏ bé chắc không dám đưa ứng cử viên nào ra hết.

Vậy Tổng Thống tương lai của ta sẽ thuộc giống dân nào ?



gờ có ý nghĩ sẽ giải tán Quốc hội hết, vì Quốc hội rất cần thiết cho chế độ Cộng Hòa của chúng ta.

Thứ nhất là vì nhu cầu giải trí của quần chúng. Khi Quốc hội họp bàn về qui chế báo chí, cần biểu quyết minh danh, khi hỏi đến cụ Nguyễn bá Lương rằng cụ ủng hộ hay phản đối phúc nghị của Tổng Thống, cụ Lương e thận đáp : « Không có ý kiến » Cả Quốc hội cười ồ. Cả nước cũng cười ồ ! Đó là một màn diễu đặc sắc. Laurel và Hardy cũng diễu không hay bằng. Không biết khi đóng màn diễu này nhà đại danh hè lanh «cát sè» là bao nhiêu ?

Lẽ thứ hai là sự ổn cố của chế độ và chánh thể. Chánh thể cũng vi như một ngôi nhà mà Quốc hội là một bức tường, cũng như bức tường hành pháp, bức tường tư pháp (tối cao pháp viện)... Quốc hội lại là bức tường phía tiền điện, có hoa lá kèm xum xuê, có cửa kiếng, cửa chớp, có màn cửa... Cái mặt tiền của ngôi nhà phải đẹp để hoa hoét để người ta trông vào. Có cái mặt tiền thì mới che kín được những cái gì xảy ra ở bên trong ngôi nhà. Đó là một nhiệm vụ cao quý mà quốc dân đã trao cho Quốc hội vậy.

Tham dự chiến dịch đánh chó

Người đang háng hái đánh chó là nhà văn Lê tất Điều, một nhân viên của nhật báo Hòa Bình.

Và cũng là bỉnh bút của bồn báo Đời.

Con chó mà Lê tất Điều do gãy lén đánh là con chó mà báo Trắng Đen của ông chủ nhiệm Việt Định Phương suy tôn lên làm cựu, tức là Cậu Chó. Cậu Chó đã do nhà văn giàu tưởng tượng Trần đức Lai đẻ ra, là con vật nửa người nửa chó, nó có cái tài là

là cái con chim của nó rất to, rất cứng. (Chí đại chí cương).

Nhờ cái con chim chí đại chí cương của Cậu chó mà báo Trắng Đen đã an nèn làm ra rất nhiều, vì các độc giả (trong đó có cả qui vị độc giả thân mến khả kính của bồn báo, và cả tên Đạo Cây nữa) đã mua báo Trắng Đen chỉ cốt để xem con chí n Cậu Chó nó đang làm gì.

Sau khi chuyện Cậu Chó chấm dứt, ông Việt Định Phương lại xin xuất bản chuyện Cậu Chó nữa !

Nhà văn Lê tất Điều không chịu nổi đã mở một chiến dịch đánh chó, khiến ông Việt Định Phương cả giận. Ông Phương bèn gọi đích danh ông Điều ra để tẩn còng.

Ông bảo rằng : Lê tất Điều đánh Cậu Chó vì ghê ghét, không phải ghê vì con chim của Cậu to hơn con chim của Điều, mà ghê vì con chim đó nó kiếm ra nhiều tiền cho ông Việt Định Phương quá xá.

Nhưng Lê tất Điều đã lể phép trả lời : « Trong nước Việt Nam có một số phụ nữ đi làm diễm. Số phụ nữ đó ít so với những phụ nữ làm nghề nội trợ, nhưng họ kiếm ra nhiều tiền. Tuy vậy khi người ta đả kích gái điếm thì các cô điếm không thể trả lời rằng : Họ đả kích tôi vì tôi làm dịch vụ ái tình giỏi hơn họ, vì tôi kiếm nhiều tiền hơn họ ».

Này ông báo Trắng Đen ơi, cái chuyện người ta làm ra tiền nhờ con chim của thiên hạ đâu có phải là hiếm. Cho nên ông đã kiểm xác được chút nào nhờ con chim Cậu Chó thì ông cứ việc ăn. Ăn xong rồi im lặng thì hơn.



Ái cũng thấy rằng chiến tranh VN cần được chấm dứt sớm, và chấm dứt bằng một giải pháp chính trị. Muốn có được một giải pháp chính trị chấm dứt chiến tranh tại Nam VN, thì 2 phe tức CS và Quốc gia cần phải gần lại với nhau, và 2 phe đó phải từ bỏ hận thù và bạo động để sống với nhau một cách hòa thuận.

Muốn cho hai phe xáp lại với nhau, từ bỏ hận thù và chiến tranh để sống hòa thuận với nhau, thì trước hết phải có một phe thứ ba, gọi là lực lượng thứ ba.

Ở VN, do tình trạng chiến tranh kéo dài, tinh cảm và lý trí con người đã làm công việc kết tinh các xu hướng chính trị vào hai phe mâu thuẫn, thù nghịch và quá khích: Cộng sản và Quốc gia. Cộng sản không chấp nhận sống chung với Quốc gia, và đáp lại Quốc gia cũng không chấp nhận sống chung với Cộng sản. Hai phe cùng thề diệt nhau đến người cuối cùng. Hiện nay không một lực lượng chính trị nào đáng gọi là lực lượng thứ 3, lực lượng trung lập hay trung đạo thực sự, có khả năng làm một gạch nối giữa hai phe. Vì không có, những người mong cho chiến tranh VN sớm chấm dứt lại càng mong có một lực lượng thứ ba. Và vì vậy từ ít lâu nay người ta cố gắng tạo nên một lực lượng chính trị thứ ba, lấy từ những lực lượng chống đối và bất mãn với chính phủ hợp hiến Nam VN. Những người có tham vọng tạo nên lực lượng thứ ba đã nhâm vào các lực lượng có sẵn như khối Phật giáo pháp nạn Án Quang, nhóm tướng lãnh giải ngũ như các ông Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, những chính trị gia bất mãn thường xuyên như Trần Ngọc Liêng, những tay hoạt đầu chính trị sẵn sàng chớp thời cơ.

Nhưng không một nhóm nào trong những nhóm chính trị và quần chúng nêu trên hội đủ những yếu tố để tạo thành lực lượng thứ ba làm gạch nối giữa Quốc gia và Cộng sản. Về mặt chính sách, chủ trương, lập trường, họ cũng không có cái gì để tạo được một gạch nối lý thuyết giữa Quốc gia và Cộng sản. Phật giáo trong nhân sinh quan chân chính của đạo này, không

nguyễn hứa đồng



đi tìm một lực lượng thứ ba cho nam vietnam

thì nào đi chung đường lâu dài với Cộng sản, và Cộng sản cũng không bao giờ chấp nhận đi chung đường lâu dài với Phật giáo. Do có nếu Phật giáo tự dựng thành lực lượng thứ ba, và được Cộng sản tạm thời chấp nhận, thì cũng chỉ là tạm thời, và hai bên biết như vậy cho nên sự cố gắng xáp lại gần nhau, móc nối nhau, dù có, cũng chỉ gắng gượng để chờ cơ hội thuận tiện thanh toán và đào thải lẫn nhau.

Còn những nhóm khác, do chính họ tự dựng thành, hay do một bàn tay bí mật nào của ngoại quốc cố dựng thành, thì cũng quá yếu đuối không đáng được cho bất cứ phe nào quan tâm đến và nề nang đòi chút. Do đó cho đến nay mọi nỗ lực nào để dựng thành lực lượng thứ ba đều thất bại. Dù vậy những bàn tay bí mật vẫn liên tiếp cố gắng đi tìm, và nếu cần, thì dựng nên một lực lượng thứ ba giả tạo.

Phe Cộng sản cũng muốn dựng thành một lực lượng thứ ba của họ thoát thai từ những cán bộ bí mật nhưng trung kiên của họ, khoác những lớp áo người đứng giữa, trung lập, hòa giải hay trung đạo chiết. Phe Quốc gia, và có Mỹ phía sau, cũng cố gắng dựng nên một lực lượng thứ ba, cũng thường khoác danh xung là hòa giải, đứng

giữa, trung lập, trung đạo hay liên lập chi đó, thoát thai từ tay sai của họ. Đôi bên đều và vui cho chiếc áo của lực lượng thứ ba giả tạo do họ dựng thành trở nên bấp bênh, có thể đụng phe kia tạm thời chấp nhận. Nhưng với kinh nghiệm đau xót và lâu năm, chẳng có phe nào đủ dại dột và ngây thơ để chấp nhận một lực lượng thứ ba giả tạo do phe kia dựng nên.

Việc lập lực lượng thứ ba khó khăn như thế, và ít hy vọng thành tựu như thế thi phải làm cách nào, theo đường lối nào để tạo một gạch nối giữa hai phe hẫu chấm dứt chiến tranh và tạo một cuộc sống thanh bình giữa hai phe trên đất nước VN ?

Sự thoái hóa và tan rã của các phe quá khích

Chiến tranh còn kéo dài và vọng trong tình trạng cù cưa hiện nay, thì nhân dân VN và nhân dân thế giới càng ngày càng mất tin tưởng vào chính nghĩa của bất cứ bên nào, càng ý thức được sự bất lực của bất cứ bên nào trong trong cố gắng đạt một chiến thắng hay một sự hòa giải. Tất nhiên mọi người sẽ đi tìm một sức mạnh mới thay cho cả hai sức mạnh thù nghịch, có khả năng chấm dứt chiến tranh

và gây nên những điều kiện thuận tiện nhất cho một cuộc hòa giải thực sự.

Hiện nay còn một sức mạnh đồng đảo nhất vẫn chưa hoàn toàn bị thu hút vào bất cứ phe nào: đó là những người dân VN chỉ biết làm nạn nhân suốt bao nhiêu năm chiến tranh. Đa số dân VN không cần biết Cộng sản là gì Quốc gia là gì. Bên nào mạnh trong nhất thời thi họ ngả sang bên đó trong nhất thời, để được sống yên ổn trong nhất thời. Bên nào có sức mạnh để bắt họ đóng thuế thi họ đóng thuế cho bên đó, và cho phép bên đó có cái hanh diện coi họ là dân do bên đó kiểm soát, để ghi vào thống kê mà đi khoe cùng khắp thế giới.

Nhưng dân VN tuy đồng đảo và có tiềm năng hùng hậu nhất thi lại không có tổ chức, và không chấp nhận gia nhập thực tinh vào tổ chức của bất cứ phe nào. Họ cũng không có tiếng nói, và cũng không muốn lên tiếng. Ai nhân danh họ nói gì, làm gì thi họ cũng mặc. Cho đến nay chẳng ai nói được tiếng nói của họ, và cũng chẳng có ai nói được điều gì làm cho họ thấy phù hợp với những nguyện vọng của họ, để họ có thể thích thú tự động lên tiếng tán trợ.

Nếu quả thực những phe gầy ra chiến tranh muốn chấm dứt chiến tranh bằng một giải pháp chính trị, thi họ phải chấp nhận một thực tại đương nhiên: khối nhân dân không gia nhập vào bất cứ phe nào.

Khốn nỗi chẳng bên nào chấp nhận thực tại đương nhiên này. Bên nào cũng khoe rằng phe mình kiểm soát được 95 phần 100, hay đúng 17 triệu dân chúng Nam VN. Họ nên lèn những con số trừu tượng và bịa đặt, mà thực tinh không nêu được những ai thực sự là người của họ, ủng hộ họ, chấp nhận đường lối

của họ. Anh nông dân hay anh lao động tên Nguyễn Văn Mô, nếu được hỏi anh ta đứng về phe nào, Quốc gia hay Cộng sản, thi sẽ tùy người hỏi, cách hỏi, và lúc hỏi có súng hay dao găm mà trả lời cho vừa tai người hỏi. VC hỏi thi họ lầm lết rồi giọng cười nói họ là người VC chính cống. Nhưng lúc mặt trời lên nếu cán bộ Quốc gia hỏi, thi họ cũng lầm lết, rồi thề bồi lung tung rằng họ là người Quốc gia trăm phần trăm. Cố lẽ vì thế mà bên nào cũng đếm được nhiều dân theo họ hơn cả con số thực sự của dân chúng Nam VN.



Nam VN có dân số trên 17 triệu, thi quá lầm có được 5 triệu cử tri. Nhưng trong các cuộc bầu cử, có lúc đếm được đến những 7 triệu cử tri. Dù cho có lấy cả trẻ con 15 tuổi đi bầu cử, thi cũng khó đếm đủ những 7 triệu cử tri. Bên kia thi khoe 17 triệu dân theo họ, mà quên rằng hiện đã có đến trên hai triệu lính và công chức cán bộ phe Quốc gia đang chiến đấu chống họ, và gia đình, vợ con của 2 triệu người nhất định không chịu theo phe họ. Họ cũng

quên rằng trong bất cứ xã hội nào số quần chúng thờ ơ không gia nhập phe nào bao giờ cũng đông đảo gấp chục lần số quần chúng gia nhập vào các phe phái chính trị. Phe bên kia có 300.000 cán binh trong số này nghe nói đã có 75 phần 100 là binh sĩ chính quy BV xâm nhập. Không có gia đình thân thuộc

gi trong Nam. Trong số cán binh Cộng sản gốc Miền Nam đảng Cộng sản không chắc gì đã nắm vững tinh thần của tất cả mọi người cầm súng bên phe họ.

Phe Quốc gia thi không có một tổ chức chính trị qui mô và chặt chẽ nào để nắm vững được tinh thần dân chúng. Do đó dù cho phe quốc gia có phát thê cẩn cước và thê cử tri cho 5, hay 7 triệu người Miền Nam trưởng thành, thi cũng không thê nói rằng tất cả những người trưởng thành đó chấp nhận thực lòng đứng vào hàng ngũ phe bên này. Tầu đã đỗ hộ VN hàng ngàn năm, nhưng cũng không thê làm cho dân VN trở thành dân Tầu. Pháp đã đỗ hộ VN gần trăm năm, cũng không thê làm cho dân VN trở thành dân Pháp. Vậy thi bất cứ chế độ nào tại VN, thành hình được hơn vài mươi năm, cũng không thê làm cho đa số dân VN thành dân của chế độ chính trị đó được. Chế độ Ngô Đình Diệm trong 10 năm trị vì đã cố gắng tổ chức quần chúng, đoàn ngũ hòa nhân dân, nhưng đến lúc ông Diệm chết, cũng chẳng có được mấy người VN tự xưng là dân của ông Diệm.

Vậy thi VC hay Quốc gia thật là khố mà nói được một cách chính đáng người VN nào là dân của VC hay dân của Quốc gia. Nhất là trong chiến tranh này, người ta đã thấy trong các phủ bộ, có người của phe bên kia len lỏi vào, và nếu đã có vài trăm người bị phát giác và kết án, thi hẳn là còn có hàng ngàn người vẫn chưa bị lật mặt. Một vụ án đã xét xử 43 người theo Cộng sản, trong đó có nhiều người đã phục vụ trong phủ TT, nhiều người làm việc lâu

VIỆN UỐN TÓC ANNA - BANG KOK UỐN TÓC và TRANG ĐIỂM DẠ HỘI, CÔ DÂU

do cô Thúy Lan tốt nghiệp tại ngoại quốc cùng nhóm thí danh tiếng đảm nhiệm

TRẦN TRỌNG KÍNH MỜI

482, Phan Đình Phùng - SAIGON

năm trong các bộ các phủ. Hiện nay 3 trong số 117 dân biểu bị tố cáo là Cộng sản, và còn nhiều dân biểu khác cũng bị dọa. Như vậy thì tất cả Hạ Viện đều đã mắc vào cái tội liên lạc và dung túng Cộng sản ít ra trong 2 năm nay. Hành pháp cũng mắc vào tội tương tự, vì những dân biểu này trước khi làm dân biểu từng làm công dân, từng làm cán bộ hay công chức cao cấp của chế độ Quốc gia. Dân biểu Trần Ngọc Châu đứng đầu số trong ba dân biểu bị tố cao là cộng sản, đã hai lần làm tinh trưởng (một lần tinh trưởng Kiến Hòa), một lần làm Giám Đốc Sở Giao Tế Đà Thành, tức là một sở tinh bao trung trọng được ngụy trang thay thế sở Nghiên cứu Chính trị của BS Trần Kim Tuyến sau năm 1963. Như vậy thì ai đã bồ nhiệm ông Châu, tiếp xúc với ông Châu và dung túng ông Châu đều mắc tội liên lụy, và tình hay hưu ý. Ai điều tra ông Châu và chấp nhận cho ông Châu ra ứng cử dân biểu năm 1967, cũng bị tội dung túng, hoặc làm việc tac trách.

Sự len lỏi như vậy không những xảy ra cho phe bên này, mà cũng rất có thể xảy ra cho phe bên kia. Chiến tranh càng kéo dài, thì các phe càng bị đối thủ làm cho ung thối nhiều hơn lên và nội bộ càng tan rã, càng nghi kỵ lẫn nhau, thanh trùng lẫn nhau, suy yếu dần mà cứ tinh trưởng minh càng lúc càng mạnh hơn trước.

Trong sự tan rã, ung thối, suy yếu dần của mỗi phe, tất nhiên nhân dân VN càng có cơ hội thuận tiện để vùng lên, tập hợp lại, kết tinh lại và nói được tiếng nói đích thực của mình.

Lực lượng dân tộc VN, gạch nối và mâu số chung cho mọi phe thù nghịch.

Có một sự thật mà bất cứ phe thù nghịch nào cũng phải công nhận, đó là sự thật VN, sự thật đất nước VN, sự thật dân tộc VN, sự

thật quyền lợi VN. Từ trước đến nay bất cứ phe nào cũng đã nhận danh những sự thật đó làm căn bản cho phe mình. Nhưng mỗi phe lại hiểu về sự thật VN một cách khác nhau, và chẳng phe nào chịu hiểu theo ý nghĩa đích thực của nó.

Lực lượng dân tộc VN vì bản năng sinh tồn, đã không thực tâm và hoàn toàn dấn thân vào bất cứ phe nào. Cũng vì bản năng sinh tồn, lực lượng dân tộc VN cũng đã không phản kháng bằng bạo lực bất cứ phe nào. Nhưng mọi người phải nhận thấy rất rõ là chính vì dân tộc VN chưa dấn thân với bất cứ phe nào cho nên đã không đem thắng lợi đến cho bất cứ phe nào. Nếu một phe thực sự được đa số nhân dân VN theo về, thì phe đó đã thắng lợi từ lâu rồi. Tình trạng cù cưa này đủ chứng tỏ lập trường của nhân dân VN, và không cho phép bất cứ phe nào nói được họ đã có đa số dân VN về với họ. Sự thật này cũng đáng lý đùi giác ngộ những kẻ lãnh đạo của các phe, ý thức rằng dân chúng VN vẫn đứng ngoài cuộc tranh chấp ý thức hệ này. Sự thật này đáng lấy nên làm cho các phe thù nghịch xét lại lập trường của họ và chấp nhận cho dân chúng VN có cơ hội biểu dương ý muốn và sự chọn lựa tự do của họ.

Nói chung, những sự thật đó đáng lý phải làm cho các phe buông súng tạm quên chiến tranh, để cho lực lượng dân tộc vùng lên kết hợp lại và nói được tiếng nói chân chính về chiến tranh và hòa bình. Đó là chuyện khó nhưng bắt buộc phải diễn ra.



(tiếp theo ĐỐI số 13)

Bàn về cái hạng chị em hành nghề qua các cuộc hẹn hò trước tới mấy ngày, họ Võ đã làm cho anh em sáng mịt phục hán sat đất. Đì tìm cái thứ bán lẻ bên lề đường thời dễ, chàng này phải xin rendez-vous trước và phải chịu 1 giá khoản cát...cỗ, chị em này có vẻ 1 người hành nghề tự do như một bác sĩ hay trạng sư danh tiếng vậy. Với cái giá 500 quan chẵn không thèm không không bớt. tên Mit muốn trả thù dân tộc cho nó «đã nghen» cũng phải đắn đo suy nghĩ theo cái kiểu chưa làm mà đã tính hối hận. Mà không đắn đo sao đặng khi nghĩ tới lui rằng mìn cái gì mà m.c quá vậy. Trong khi đó ở nhà một tên học tối teo người mù m.t để kiếm ra cái cù nhau bậy bạ cũng chỉ kiếm được độ 300 quan 1 tháng, tính theo giá nhà nước An Nam là phải có chỉ số lương trên 500. Bởi vậy mà hán phải suy tính như sắp sửa xây một cái nhà. Thực ra nó chỉ tính xây một cảm giác, một chuyến tinh xa lị. Đã lê gót được sang tới Balé mà lại bỏ qua cơ hội đánh đấm bằng vàng thời kè cưng uồng. Nên hán nhất định cần rằng để dành tiền thử làm một chuyến du lịch cho nó sướng đời. Hán tìm riêng tên họ Võ vào 1 buổi trưa thứ năm vàng ve. Thứ nàm là ngày có họp hòa đàm ở Balé. Ngày đó mấy tên Mit mới sang đều mặc đi rinh hòa bình ở mấy trụ sở phái đoàn và tại đường Kleber hoặc đường Ségur. Tên họ Võ làm bộ rất quan trọng lật sò tay tim tim kiếm kiêm và nói: cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu cậu hẹn rồi cho «nó» roi là từ rày về sau nó không thèm tiếp bọn qua nữa thời uồng lâm. Như vậy là cậu giết qua đó nghe. Tên Mit nghe thấy vậy cũng hơi tức nhưng kẹt vì đang nhớ vả nhau nên bèn làm một đường nhịn nhục: Thì chắc chắn chứ bộ con nít hay sao mà nhò ông giốn vậy? Nhưng điểm chung quái gì mà nó làm tàng dữ vậy. Loại «Call girl» mà lại còn tính làm khổ hì rồi có phen mốc? Họ Võ vừa



THỢ CÀY

« CHỊ EM TA » Ở BA LÊ

chuyện Ba Lê do phóng viên Văn Luông gửi về

và vừa giải thích: «Đừng lầm nghe hán, đây không phải loại chị em ới» bằng điện thoại đâu nghe! Vì đây là phải xin yết kiến chàng goòng. Đây là người có nhà cao cửa rộng sống hành nghề với cả 1 nghệ thuật cao quý. Chứng nào chú em sẽ chứng là nó sờ nghe đặt xuống và vội kề công lao và sự nghiệp: «Thấy không? Qua phải để bặt tiến cử chú em đó, liệu mà tóm móm rồi nói thầm: «Mẹ kiếp bạn bình tĩnh mà nghe tôi phải nói đúng ám số nó mới trả lời đây hoảng nếu không là nó xin lỗi đây không có ai tên đó cả. Họ Võ lấy giọng mũi của Tây nói: «Tôi muốn thưa chuyện với bà Lisette. Tôi là người ở Etoile đây (khu Etoile là khu sang có tiếng ở Ba Lê) số 20 đây. Có rảnh cuối tuần này không?

Sau một hồi đầu lão nhắc lại thành tích của tên Võ sĩ bụng bự hình như «em» đã nhớ ra và họ Võ cười hi hi ra cái vẻ hanh diện. Họ Võ vào đề: Tao có đưa bạn mới tới Pháp muốn nghiên cứu về văn minh Pháp nên muốn sống mấy ngày nghỉ cuối tuần với «toa...». Nó vui

Anh em đi qua thấy hán ăn diện có vẻ kỹ hơn thường lệ đều phỏng vấn hán, hán đáp: «Tình vò xin yết kiến ông Đại sứ mà bạn» Câu ấy làm mọi người tin là thiệt vì Ông Đại sứ cũng khó lầm. 4 giờ qua làm hán hơi chột dạ. Có thể tên họ Võ đưa hán một vố lớn chăng? Nhưng đúng 4g5 phút một xe Mercedes phóng như lao tới và ngừng cái két! Tim hán đậm như vỡ lồng ngực. Trời đất sao lại sang dữ vậy hè! Hán vội luynh quynh nhào tới khẽ hỏi: «Cô Lisette phải không?» cửa xe mở ra hán ngạc nhiên leo lên mà không thấy tiếng trả lời Em trạc độ 25, 27 mặc áo bóng bự và quần ống voi. Mầu sắc rất ưa nhìn, quần xám nhạt và áo hường. Em tươi cười đưa tay bắt tay hán và nói như thế đã quen nhau từ kiếp trước: «Anh chờ có lâu không?» Đờng chiều thứ bảy cũng đỡ kẹt nên em chạy tối hơn 100 đồng, (tức hơn 100 cây số 1 giờ) Khi xe lao đi đến 1 đường rộng và thẳng, em chạy từ từ lại và ghé hún lèn má hán và nhõng nhẽo: «nói gì với em đi chử? Bây giờ chúng ta phải đi chọ cái đã. Anh đưa tiền em đi mua đồ ăn đi.» Hán vội cố cười cho tự nhiên và nói: «thế nhà em có xa không?» Em chẳng đáp mà chỉ nhoen miệng cười duyên và đưa tay chờ tiền. Hán bèn ấp úng rồi nói thẳng: «Đưa hết trước cả sao? Em gật lẹ: «chết và đừng có thắc mắc. Bạn anh đã biết rõ em rồi mà.» Tới một đường hẹp xe dừng lại và em dặn hán: «Anh chờ 1 chút nhé. Em lượm vài món đồ rồi trở lại ngay.»

Ngồi 1 mình trong xe hán ngâm bên trong chiếc xe mới có rádô có máy chơi cassette mà lại Stéreo. Nhận thử 1 nút túc thì nhạc trôi lên say sưa trầm trồ. Ngồi chờ đến 20 phút cũng chưa thấy em trở lại. Nếu xe này là xe thối thì cảnh sát tới mình đám lanh đù lám. Nghĩ ngợi vu vơ một phen ngạc nhiên ra em, Hán lại một phen ngạc nhiên muôn chết giặc, em trở lại tay ôm tay xách đùi thử: nào rau nào thịt nào trái cây nào rượu. Chỗ đó hán đoán chừng cũng phải độ cả chục người ăn mới hết.

Hán hình dung ra 1 giờ đình đông lúc nhúc. Sự có mặt của hán chắc là sẽ gày khó chịu. Hán thấy

Thoa CRÈME THORAKAO da mặt mịn màng, khỏi nhăn, khỏi khô

Hội thảo bàn lá mít về «tứ khoái»



có vẻ hứa hẹn nhiều thất vọng. Em tới đà khẽ cửa hàn vội mở cửa xé nắp ra đỡ theo cái kiểu nịnh đầm. Khi xếp gọn nắp gói, nắp chai, nắp hũ vào ghế «Banquette» sau xe (vi đây là xế xi po) em rồ máy lui ra trở lại Đại lộ Raspail và lao khỏi Balé. Tối lúc vắng xe em choàng 1 tay lên vai hàn và nói: Anh lái xe nhé?

Hán lắc đầu và che sự cù lèn:
— Anh không có bằng quốc tế!

— Anh là nhà báo hả. Hán cũng lắc đầu: du khách. Câu chuyện càng lúc càng có vẻ thân mật. Hán kề cho em nghe về chiến tranh, về cái nắng vùng nhiệt đới, về đời

ĐAU GAN! YẾU GAN

Nhức đầu mất ngủ, ăn không ngon, chậm tiêu hóa, nỗi mè day, nỗi mệt ở mặt, nóng trong mình, bồn uất, ban ngứa, Vàng da, dùng thuốc:

TRỊ ĐAU GAN Quảng An Hòa
(Số 1 dè trị gan và số 2 dè bồ gan)
Có bán ở các tiệm thuốc Bắc - K.N số 617 ngày 18-12

AI ĐÃ BỊ BỊNH ĐAU TIM

Thường hay bị: hối hộp choáng váng xảy xẩm mệt lá, ngất xỉu, bị mệt bất thường, về đêm thường mất ngủ giật mình sợ hãi, suy giảm thần kinh nên dùng thuốc: **BỒ TIM** Quảng An Hòa dè trợ tiếp an toàn (Có bán ở các tiệm thuốc Bắc) K.N số 616 ngày 18-12.

HO! SIÊNG! Các chứng SIÊNG kinh niên, ho cảm, ho đàm, khan, ho ran, tức ngực, ho nhiều ban đêm, ho lâu ngày, ho sặc hắt dùng thuốc Ho: QUÄNG AN TIÊN (có bán ở các tiệm thuốc Bắc).

D.T.: 90.722-K.N số 613 ngày 18-12-63

Lâm cho da mặt được mịn màng
Hết mụn có tàn nhang

Hãy dùng MỸ DIỆN CAO

(Thuốc xức mụn QUÄNG AN HÒA)
Mỹ phẩm cần thiết cho nữ giới cũng như nam giới, mặt hết mụn, vết nám nhăn, nhọn sần tanh trên da mặt ra nắng không nám đen, bảo vệ da mặt được trê không già (Có cầu chứng tại Tòa Thương mại cầm bắt chước và giả mạo.

Tổng phát hành Nhà thuốc:

QUÄNG AN HÒA
169 Lê Văn Duyệt Saigon —
K.N số: 1250 ngày 28-6-63

sẽ, để dãi trong nước chậm tiến. Em vừa nghe vừa gật đầu. Thỉnh thoảng lại hàn nhẹ lên mặt hàn ra cái điều tôi nghiệp chiến tranh hay ra cái điều khoái nang ở Đông Dương... bỗng dừng xe ngừng lại bên 1 con đường vàng 2 bên toàn là đồng lúa mì xanh rì. Em ôm hàn mà hàn đòn đuổi. Hán cũng biết không nên bỏ uồng cơ hội. Em vội can: Từ từ đừng có nóng! Sập tối nhà rồi.

Hán hỏi: Bộ nhà em đóng lầm sao? Em đáp: rồi anh sẽ thấy. Xe lại chạy một lát rồi quẹo vô 1 con đường hai bên có lác đác nhà.

Những căn nhà xinh xắn với 1 tầng lầu. Xe từ từ vô 1 cổng mở sẵn và tiến vào nhà để xe. Em kéo thằng tay rồi mở cửa nói: Đây là nhà của chúng ta. Tiếp 1 con chó nhỏ sửa vang. Đi vòng ra sân đầy cây bông đủ màu. Leo lên thang nhỏ, em lấy chìa khóa mở cửa. Phòng khách thật xinh đẹp. Hán chưa bao giờ đám ướt mơ 1 căn



nha như vậy. Xa lối xóm. Nhìn ra ruộng vườn bao la chung quanh. Cả một mặt tường là kiếng, bên ngoài gió lạnh mà bên trong ấm áp tuyệt vời. Bỗng hán quay lại hỏi: Thế em ở 1 mình sao? Em lắc đầu chỉ con chó và nói: «cô nó và bây giờ thì có anh nha.»

Nói rồi em hàn lại ôm lấy hàn như cặp tình nhân đã lâu ngày bị chia cách. Em từ từ cởi áo cho hàn rồi đưa hàn vô phòng ngủ. 1 căn phòng cực kỳ tươi trẻ vì tướng dán thảm màu hướng, giường rộng mèm mông mà rất đẹp. Cả 1 bức tường toàn là kiếng soi làm cho căn phòng có vẻ như rộng hơn lên. Em hỏi hàn có cần tam không. Hán

thực thà đáp: mời tắm rồi. Em mở tủ lấy ra 1 bộ áo ngủ màu nâu xám ủi thẳng băng: «Anh thay đồ đi, đợi em 1 chút.» Nói rồi em vội phòng tắm mấy phút sau xuất hiện với chiếc váy mì ni xinh xan bên trên mặc chiếc pull băng nị trang bó gọn lấy bộ ngực vừa đủ căng tròn. Em vừa ra vừa buộc cái yếm làm bếp bằng den loại mắc tiền. Hán như chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi: Thế chừng nào em tinh đưa anh trở lại Balé? Em đáp: cái đó tùy anh. Từ xưa tới 4 giờ chiều mai hay trễ hơn chút nữa cũng được. Hán nghe thấy mà mừng thầm. Như vậy thì không có gì phải vội vã cả. Em lại lấy 1 chiếc ly nhỏ và hỏi hàn: «uống khai vị bằng thứ rượu nào? Hán đáp: «Martini», vi hàn cũng chỉ biết có thứ đó. Em rót rượu rồi kéo hàn ra góc phòng khách, đẩy hàn ngồi người trên 1 chiếc ghế dài kiều nanni xa hơi và để ly trên chiếc kệ nhỏ ở cạnh. Em hỏi hàn: «bây giờ anh nghĩ gì?» hán đáp rất thành thực: «Anh không còn muốn suy nghĩ gì nữa.» Em đồng ý: «đúng rồi, anh đợi chút em sẽ vô bếp biếu diễn tài nấu nướng cho anh coi. Anh thích món gì? — «Món gì cũng được miễn là ngon» — «Anh yên chí em là 1 nhà vò địch «cordon bleu» mà. Còn lại một mình hàn nhâm nhâm ly rượu thật ngon, thật khoái. Cố lẽ càn phòng, phong cảnh bên ngoài, ánh sáng chiều hòm làm rượu ngon và hàn như chợt nhận thấy mình đang có hạnh phúc. Nằm im nghĩ ngợi mông lung và hàn lại thấy quá vang lặng. Hán đứng dậy tim đong vào nhà bếp. Đây không phải là 1 nhà bếp mà là 1 phòng ăn có bếp ngay tại đó. Tất cả đều bóng loáng và sáng sủa. Em thấy hàn vội cười nói đùa: «Bộ anh muốn giúp em hay sau đây?» Rồi em bỏ đĩa thịt bò vào lò. Em khoe: «Anh sẽ thấy cái món này đó là một phép lạ của em đó.» Em rửa tay rồi lại ôm lấy hàn: «Trong nửa tiếng nữa là chúng ta sẽ ăn bữa tối.»

(CÔN NỮA)

Rút kinh nghiệm lần hội thảo trước, lần này Tịt tôi đề nghị với Anh chủ nhiệm đổi cái bàn lá mít bằng cái bàn lá mít vì bàn lá đa rộng quá hợp không khoái! Tuy nhiên tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa, lần này cái bàn lá mít trông rất ngon lành nhưng anh chủ nhiệm quên chưa cho sơn đèn nêu thành «bạch bản». Mà gặp bàn bạch bản xui là cái chắc! Số là vừa mới ngồi yên vị thì ông nhà đèn cắt cầu chi. Phòng họp tối như địa ngục, cô Bạc Hà hô ầm lên bắt lấy đèn cầy sợ cảnh tối lửa tắt đèn nhà gianh cũng có bộ râu quặp. Thế nên hòa cả làng. Nhưng ta nên vào ngay để tài hội thảo thì hơn, cô có ý kiến gì về mục ăn chơi không?

Anh chủ nhiệm can khéo:

— Đồng ý với Cô Bạc Hà là bon liền ông họ đã bày đặt lâm tro nghịch ngợm tinh quái làm khò liền bà nhưng ngược lại họ đã bị Trời phạt là anh nào cũng có bộ râu quặp. Thế nên hòa cả làng. Nhưng ta nên vào ngay để tài hội thảo thì hơn, cô có ý kiến gì về mục ăn chơi không?

Cô Bạc Hà vẫn có vẻ ấm áp, cô nói động cả đến tên cũng cơm của tôi:

— Tôi ý à, tôi cho rằng đa số «cái gọi là ăn chơi» đều là trò ma bùn «ma tịt» hết chơi! Tuy nhiên tôi khoái ăn và ngủ nhất.

Được dịp, Tịt tôi trả đũa:

— Đồng ý ăn và ngủ là khoái nhất rồi, nhưng ngủ với ai và ngủ thế nào mới được chứ. Xin cô Bạc Hà nói rõ rõ một chút!

— Đúng là anh chỉ nghĩ đến trò ma tịt không. Tôi ngủ một mình chứ ngủ với ai, ngủ trên giường chứ ngủ thế nào. Thật dám dở lầm cảm! Về mục ăn thì tôi khoái soái tượng chẩm mắm ruốc, cộc chín, ô mai Bắc kỳ, bún ốc, thịt bò viên Nguyễn thiện Thuật... Nhưng về mục ăn tôi đề nghị ông Phô Đérp cho ý kiến mới phải!

Anh Phô Đérp lúc nào mặt cũng đỏ như gấc hơi thở lúc nào cũng sặc mùi 33 chỉ chờ có thể:

— Tôi xin mạn phép các bạn trình bày về mục số một trong tứ khoái, đó là mục «đớp». Tôi đớp theo những tiêu chuẩn sau đây, mỗi

ngày phải biết một vài món ăn mới bắt cứ món gì và ăn bao giờ hết món thi thôi. Tôi đã ăn bắt cứ con gì bò: Như rắn, rùa, ba ba, dế, cua, cắc kè, bắt cứ con gì bay được: Chim xẻ, bồ câu, cu, cò, dơi... cũng có thời gian tôi ăn theo vùng sinh sống của các con vật như ăn tất cả những con gì ở biển như sò, cua, sira, bào ngư... tất cả những con gì ở đồng như ốc ếch, còng, cá cơm... đây là chưa kể tới lối ăn tuyệt nhất trần ai... là hời tôi còn ở Pháp tôi cứ b.t các em đầm non ăn nho, ăn sô-cô-la, ăn táo rồi tôi mút lưỡi các em bé, lối đớp này vừa nhẹ nhàng vừa đớp được nhiều lại thơm và mè ly nhất. Cũng có giai đoạn tôi đớp hit theo địa dư, nghĩa là tôi lập danh sách quận I có gì ngon, quận II có gì lạ... Mỹ Tho có gì khoái khẩu, Thủ Đức có gì là miêng... và cứ thế tôi liên tục «thanh toán» các mục tiêu đớp hit đó. Tôi chỉ có 1 nguyên vọng duy nhất ở trời đất là được đớp đủ thứ các món, được sưu tầm các món ăn trên thế gian như người ta khoái sưu tầm tem cờ vây.

Tịt tôi ngồi mãi chịu không nổi bèn tiếp lời ông Phô Đérp.

— Cả đời được đớp như anh là nhất rồi! Tôi muốn góp lời với anh về mục uống. Đớp mà không có ba sọ lai rai cũng buồn. Chất nước vàng khè bột trắng nhìn trong và đẹp như nước đá con nit là món uống phô thông nhất đó là la de. La de có thể đi với rất nhiều loại đồ ăn. Nhất là lại hợp túi tiền nha. Cái uống ngày nay không phải để thưởng thức cái chất men ngà ngà mà chính người ta uống cốt để được quên thực tại quên đời rách, quên cõi đơn, quên

(Xem tiếp trang 54)

CRÈME THOA KAO là 1 mỹ phẩm đặc sắc, làm cho da mặt xinh tươi



danh xi com TÚ KÉU

Người yêu bé nhỏ của tôi, cô Măng Mai, mỗi lần gặp tôi thường ân cần dặn bảo : « Anh đừng đánh bạc nữa nhé. Anh còn đánh bạc em bỏ anh luôn đó ». Tôi cười cầm tay nàng an ủi : « Em yên tâm, anh đánh bạc ít khi thua lâm. Mỗi lần thua chẳng bao nhiêu ». Trong một lá thư gửi Măng Mai, tôi viết : « Em yêu dấu, anh vừa mới đánh bạc về. Anh thua mất bốn ngàn. Hôm qua em mời khuyên anh đừng đánh bạc, nhẽ ra anh phải hứa với em. Vậy mà anh đã không hứa, anh thật bậy. Nhưng em đừng trách anh. Bởi vì anh không thể làm gì hơn trong lúc anh buồn, anh cô đơn, và trong lúc em ở xa, quá xa anh ».

Quả thật, tôi và lũ bạn bè tôi đánh bạc không phải để hơn thua. Bài bạc cũng là một trong những món « cắn chơi » của Saigon một trong từ đó thường mà mọi người thường nhắc tới. Những kẻ giàu có, những ông bà tai to mặt lớn đánh bạc lấy tiền mua cảm giác lấy sát phạt làm vui, hoặc có thể họ có những trò chơi sa đọa hơn hay sang trọng hơn : Choi Playboy, ciné con heo, uống rượu mạnh, nhảy đầm tại gia, nhậu tối ngày trong các nhà hàng lớn, Lên Đà Lạt nghỉ mát, và Cấp tám biển v.v

Còn bọn văn nghệ cà nhỏ chúng tôi khác hẳn. Vì nghèo, phải làm việc nhiều, vì ít tiền không dám ăn chơi truy lạc. Nhưng dù làm việc nhiều cũng có lúc ở không. Và chính những lúc ở không này chúng tôi bày ra trò bài bạc để giết thời giờ. Và điều quan trọng để đỡ buồn.

Thứ mà chúng tôi hay chơi nhất là « xi phé ». Địa điểm bao giờ cũng ở các tòa báo mà chúng tôi cộng tác. Xin quý vị độc giả hãy yên tâm và người yêu bé nhỏ của anh cũng hãy yên tâm, chúng tôi « đánh » rất nhỏ. Nhỏ lầm, đến nỗi phải mệnh danh cho nó là « xi còm ».

Nền « xi còm » của chúng tôi phát triển mạnh mẽ nhất vào những thời gian báo bị đóng cửa. « Báo đóng cửa còn làm đéo gì nữa mà không đánh xi », Một vị Chủ nhiệm của chúng tôi đã phát biểu như vậy. Và tự nhiên là chúng tôi đồng ý. Sau vài phút ồn ào, chúng tôi xúm nhau lại ngồi « rút ». Vừa rút vừa cười đùa, đôi khi cãi cọ nhau ôm tôi.

Nhờ cái dạo báo Sống bị nhà nước cho « đi đong », một lũ chúng tôi lêu bêu như chó mất chủ, sảng sảng kéo nhau tới tòa báo nghe tin

tức và đấu lão. Cuối cùng một bàn xi phé được thiết lập.

Báo đóng cửa, dĩ nhiên nhà in phải trả lại. Chu Tú thuê ngay một căn nhà ở Đường Công Lý làm chỗ cho « anh em liên lạc, gặp nhau ». Nói thế cho đẹp, chứ thực tình căn nhà đó để chúng tôi đánh xi, các bạn thử nghĩ coi, không đánh xi sao được, khi chúng tôi thất nghiệp, buồn bã, bất mãn, nhìn nhau cười như mèo. Tin tức tờ báo mỗi ngày một đen tối, vô vọng.

Trong bàn xi, cá tính của mỗi thằng chúng tôi biểu lộ rõ rệt : Trần dạ Từ, Cung tích Biển phỏng túng, tôi và Nguyễn Hữu Đông cẩn thận, chắc chắn, nhưng tôi hay nóng nảy. Chu Tú khôn ngoan, có vẻ « cáo già ». Đỗ quý Toàn dè dặt ngây thơ, Hồ Nam phô bồ, Anh Quân và Mai Anh kiêu nhẫn (Hai tên này thường nói « kiêu tất thắng » nhưng nhiều hôm thua (cháy túi). Có những lần chúng tôi « chơi » từ sáng hôm trước tới sáng hôm sau, cả thằng ăn lắn thằng thua đều phờ phạc, hốc hác. Thời gian chơi một ngày một đêm đó, đối với các tay xi chuyên nghiệp hay các vị dân biểu nghị viện

đánh

xì thí không thấm vào đâu. Nhưng với chúng tôi vì ít khi chơi lâu nên cảm thấy một mỏi và lại như đã nói chúng tôi chơi xi để giết thời giờ và giết cái buồn không quen ngồi lâu, ăn thua cũng chẳng là bao nên không hứng mấy. Ít hứng dĩ nhiên không quên được cái mệt. Canh bạc sở dĩ kéo dài vì chúng tôi bảo nhau về cũng chẳng làm gì và chẳng biết đi đâu.

« Chẳng biết đi đâu ». Kim Dung đã từng cho Lệnh Hồ Xung nói : « Trời đất bao la, ta không có chỗ dung thân », Nỗi cô đơn thật khủng khiếp.

Khi chúng tôi làm tờ Công chúng lực lượng xì phé của chúng tôi bị chia hai. Một nửa do Anh Quân cầm đầu sang Hòa Bình. Còn một nửa ở lại.

Bên này tôi có thêm hai « đồng chí » mới ! Uyên Thảo và Lý đại Nguyên. Uyên Thảo tinh hay bốc đồng, lúc đánh thi kỹ càng cẩn thận, tính toán đầu ra đó, nhưng chỉ một ván « bốc » lên bao nhiêu vốn lãi bay hết. Bên rủ áo đứng dậy. Lý thì ngược lại, biết tiến, biết lui. Tuy vậy vận chàng đèn nền thường xuyên sạch túi...

Cho đến cái ngày làm báo Đời, truyền thống xì phé của chúng tôi vẫn còn. Gả bọn bên Hòa Bình cũng vẫn còn, chúng nó hầu như ngày nào cũng có. Các bạn thử nghĩ coi, làm sao dẵn lòng nỗi khi nghe Đỗ quý Toàn nói :

— Buồn quá, lấy xi ra chơi mày.

Hoặc Trần tuấn Kiệt kêu lên :

Buồn quá, BM chơi xi túi bay.

Thường thì, nếu săn tiền trong túi ít tên nào có can đảm từ chối những lời mời mọc ái cẩn thăm thia như vậy, nhất là khi mình cũng đang buồn, hoặc đang « không biết đi đâu ». (Biết đi đâu ở cái Saigon bần thiู่ này).

Mấy ngày gần đây, từ khi thuế kiêm trát ra đời, nền xì phé của chúng tôi tự nhiên xuống dốc. Các khách chơi xì bỗng dung biến hết, hoặc đến cũng chỉ lắc đầu : không tiền. Thật chán.



CINE • TIVI

Thứ năm 18-12

RAWHIDE (21 giờ)

« Walk Into Terror » (Sứ mệnh khủng khiếp). — Hai kẻ du mục bị sụt hầm trong một khu hầm mỏ hoang phế. Muốn giải cứu họ, ROWDY YATES phải đi kiếm chất nổ nitro-glycerine. Kiếm được, thi việc chuyền cho chất nổ ấy tới nơi tai nạn lại là một công tác cực kỳ khó khăn và nguy hiểm vì chất nổ bén nhạy này sẵn sàng nổ nếu va chạm mạnh mà phương tiện vận tải thi chỉ có một thùng xách nước với một chiếc xe gãy nát.

Phim dài FORGER OF LONDON (23g20).

Một vị bác sĩ nọ được ủy nhiệm quản lý tài sản của một thanh niên. Lợi dụng căn bệnh lâng trai của thanh niên, ông ta tìm cách sang đoạt tài sản lớn lao này, đến nỗi không từ bất cứ hành động nào kể cả hành động sát nhân. Diễn viên gồm : Karin Dor, Helmut Lange, Mady Rahl, Walter Rilla, Robert Graf, Edie Arent và Viktor de Kowa.

Thứ Sáu 19-12

WILD WILD WEST (20 giờ)

« Night of The Kraken » (Tuần tiều đáy biển). — Vũ ám sát một Trung úy Hải quân cùng 4 ngư phủ lương thiện, lại thêm mối hiềm họa là một thủy quái khổng lồ dưới đáy biển, đã khiến 2 chàng điệp viên James West và Artemus Gordon quyết tâm ra đi, thám hiểm dưới đáy đại dương để diệt trừ hiềm họa cho các người đi biển.

STAR TREK (21 giờ)

« The Mark of Gideon » (ám hiệu Gideon). — Đại úy KIRK (William Shatner) cảm thấy đơn độc. trong khi lạc lõng trong không gian, giữa 2 giải thiên hà. Đột nhiên 1 thiếu nữ trẻ đẹp xuất

hiện và đòi chia sẻ cùng chàng tinh trạng hoàn toàn cô lập trong vũ trụ vô biên. Diễn viên khách gồm Sharon Acker và David Hurst.

Thứ bảy 20-12-69 :

BURKE'S LAW (22 giờ).

« Who killed Purity Mather » (Ai giết Purity Mather). Đề tóm cốt truyện sát nhân đã giết mỹ phụ thủy, Burke (Gene Barry) phải trả trộn vào thế giới của những nhân vật quái đản, một ma cà rồng, 1 khoa học gia kỳ quặc, và hiện thân của một thần Vệ nữ, một người khỏe thân có thể tiết lộ mọi điều bí ẩn, ngoại trừ lý do vụ giết người nói trên.

Phim dài : IT'S A WONDERFUL LIFE (23g20)

(Cuộc sống kỳ diệu). — Bất hạnh và những thất bại dồn dập đã xảy đến cho cuộc đời của George Bailey từ khi anh ta còn là cậu bé con cho đến khi anh kế nghiệp cha để quản trị công ty xây cất và Tín dụng. Một kẻ rất tham thế mưu toan dùng đủ mọi thủ đoạn để mong đánh bật anh ta ra khỏi xí nghiệp, nhưng một « thiên thần » hộ mạng từ trời giáng xuống dùng đôi cánh linh nghiệm bảo vệ quyền lợi cho George. Diễn viên thường thặng James Stewart đóng vai chính.

Chủ nhật 21-12-69

INRONSIDE (22 giờ)

« In search of an Artist » (Đi tìm 1 nghệ sĩ). — Trưởng toán Cảnh sát đặc biệt Inronside đi tìm lùng bắt 1 nghệ sĩ có tài bị tố cáo về tội giết người mặc dầu có báo cáo rằng anh này đã chết. Quả nhiên ông ta tìm ra manh mối.

Phim dài MISS AMERICA PAGEANT (23g35)

Từ Atlantic City, Nữu Ước (Xem tiếp trang 52)



BỐN MÓN ĂN CHƠI

Tùy theo đẳng cấp xã hội, người dân Giao Chỉ thường có nhiều cách ăn chơi. Ké tiền nhiều ăn chơi theo lối nhiều tiền. Ké ít tiền thì vui với cái thú ít tiền. Nói tóm lại, cái món ăn chơi thường được gọi là giải trí, đều tùy theo từng người mà thay đổi.

Các ông chính khóa thì giải trí bằng cách lập khố ở giữa. Lúc bình thường, thì trung lập ở vị trí sáu giờ. Lúc khoái và hăng, lên cơn hứng, thì tiến tới siêu lập, vươn lên ở vị trí mười hai giờ.

Các ông dân biểu và bà dàn biểu, thì giải trí bằng cách lấy xe của Viện, chờ nhau đi chơi vì vút, như ông dân biểu Trần Ngọc Châu, chờ bà dân biểu Kiều Mộng Thu đi «móc nối». Nghe đâu chỉ mới «móc» được thôi, chứ chưa «nối» được.

Các bậc quyền cao chức trọng thì biểu diễn môn giải trí bằng cách đớp bàng thích, đớp chết bò. Thứ gì cũng đớp, đớp cho đầy bụng.

Còn dân ngu, cu đen, thì chỉ còn cách giải trí với vợ. Bởi vậy, mức sinh sản mới vọt lên khinh khủng. Nhà hép, đất hép đì ra, đì vô dụng nhau, lại phải đưa nhau tới cái giường, đuổi lù con ra đầu ngõ. Rồi kết quả là lù con lại được thêm một đứa em. Cứ như thế, tiếp tục hoài hoài...

TIỀN SƯ ĐỜI



○ TUẦN BÁO CỰC HỮU ĐỐI LẬP VỚI ĐỜI ○



Bất khả xâm phạm

Những thứ ăn chơi ở đất Saigon là những thứ ăn chơi... lậu. Từ ngày Nhà nước cấm tiệt mấy thứ ăn chơi, thì chỉ có những nơi bắt khố xâm phạm mới có quyền ăn chơi. Nhưng dù cho có thể cửa thằng dân Giao Chỉ cũng chỉ dám ăn chơi tới cái mức «cái lương ngồi xa, xi lá ma ngồi gần».

Khi người dân đang thực thi khắc khò, bàn về cái chuyện ăn chơi, nghe thật lồng và vô duyên. Nhưng khắc khò vẫn cứ khắc khò đây, ăn chơi, người ta cứ việc ăn chơi. Có thể nấp bóng ngoại kiều mà ăn chơi. Như ở một Câu Lạc Bộ đường Nguyễn Minh Chiểu, đèn hát, nhảy nhót suốt đêm mà Đảng Dùi Cui cóc làm gì được, vì đây là Câu Lạc Bộ của Phi Luật Tân. Và trong những

Chỉ những thằng không được bắt khố xâm phạm là thiệt. Vậy ta xin có lời chia buồn...

Luật đời nhiều khi cũng có những trường hợp ngoại lệ. Ké bất tài nhiều khi lại làm lớn. Và kẻ một xu không dính túi, nhiều lúc lại vẫn có thể ăn chơi vung vít.

Muốn ăn thì không khó. Chỉ cần mặc một bộ đồ lớn, tới các nhà hàng lớn Ba Tàu, thấy đám cưới là xông vào. Có thể vừa ăn vừa đấu, mà không ai dám hỏi cản cước, vì ai cũng chỉ sợ hỏi lầm. Dù có lột tẩy, xin lỗi cũng vẫn còn kịp.

Còn muốn chơi thì khó hơn. Cũng phải có bộ đồ thật ác. Chơi xong có thể biến diễn một bộ mặt hầm hầm giận dữ, chè bai một phát rồi hỏi: chúng mày không biết tao là ai à?... Rồi lợi dụng lúc thiên hạ ngạc nhiên, tà tà phú lanh. Tất nhiên chẳng ai thèm biết mình đâu mà sợ...

Ấy cũng chỉ vì không ai biết mình, nên kẻ bất tài mới có thể làm lớn, và kẻ không tiền mới có khố ăn chơi.

Con người ta phải bôn ba, vất vả để kiếm tiền. Nhưng kiếm tiền để làm gì?... Lại cần phải có khố ăn chơi để đổi cho hết tiền: Khi nào hết tiền phải chạy đi kiếm tiền...

Ăn chơi vốn là cái thú cho những kẻ có tiền. Nếu không có tiền mà muốn ăn chơi, thì chẳng khác gì một anh cóc có tài gì cả, mà lại muốn làm lớn.

luật đời



mỗi tuần đăng trọn một phóng sự ngắn



● phóng viên MA TỊT viết

CHUYỆN TRONG XÓM ĂN CHƠI

Phóng viên Ma Tit vốn là một con người ngày thơ như con cộc cộ. Chẳng biết ăn chơi là cái mẹ gì cả. Bởi vậy cuộc đời mới càng ngày càng đen như mồm chó.

Một hôm, vào những ngày trời lạnh ở đất Saigon, phóng viên Ma Tit được người bạn rủ đi ăn, đi chơi. Đi ăn thì dễ rồi, chỉ việc bỏ miếng ăn vào mồm, nhai rồi nuốt. Uống thêm một tí rượu nữa thì cũng đúng tác phong của bậc túu đố. Kể ra nghè ăn cũng chẳng làm công pha vi đãi Saigon nhiều thứ để ăn lăm. Bắt cứ một chỗ nào cũng là nơi tụ họp của lũ con Ngọc Hoàng. Nhưng thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng. Nhưng ăn xong là phải có chơi. Thằng bạn của Ma Tit rủ đi một đường, xuống Ngã Năm chưởng chó. Đổi với giới bình dân Giao Chỉ thì ăn chơi chỉ có như vậy. Nhưng phóng viên Ma Tit hỏi lại:

— Nhưng ở dưới đó có nhiều chó không? Tao nghe thấy người đứng đầu cả nước tuyên bố, ở nơi nhiều chó nhất, cũng chỉ có ba con chó. Một con chó, hai con chó, ba con chó. Ba con chó sủa mặc ba con chó sủa, đoàn người cứ đi. Người đã bảo thế. Bây giờ đi coi mặt chó phải không?

Thằng bạn đáp cho xuôi:

— Ủ, cứ đi rồi xuống đó sẽ biết. Chỉ còn tiếng chiếc giường chuyền động. Cuốn phim câm đã để «tảng mo» kéo quá dài. Xóm này ở cách xa đường lộ nên vắng tiếng xe. Vắng trên không, tiếng tàu bay là âm một cách thật vu vơ và hiền lành. Vài phút sau có tiếng động mạnh rồi lại tiếp tục đối thoại.

Rồi hai người chờ nhau trên một chiếc xe hai bánh. Một xe trong cõi hồng trần như bay. Qua bao nhiêu đường, đất gập ghềnh. Tiếng thằng bạn la lên: tôi nói rồi! Phóng viên

Ma Tit ben làm một phứa quan sát, thì chẳng thấy chó, mà chỉ thấy các em gái lúi tít bao quanh, à thì ra thẳng đó là Ma Tit đi chơi. Chuyện này đối với Ma Tit không hấp dẫn, nên hắn đòi về. Nhưng không thể được. Bởi đây mà bỏ về thì «què một cục». Đành phải ngồi chờ. Và tấm màn bần kéo «rẹt», che khuất cái giường. Ngoài ngoài này Ma Tit vẫn nghe thấy những mẩu đối thoại từ bên trong văng vẳng ra ngoài.

Mở đầu là giọng con gái:

— Từ từ chứ anh. Cái anh này cứ hùng hục, chẳng tâm tình con mẹ gì cả...

Tiếng thằng bạn của Ma Tit:

— Uy cha, tâm tình cái gì bảy giờ? Ủ thì tâm tình một chút cho vui. Em hãy kể chuyện vì đâu mà em lại tới đây. Ai xúi em tới chốn này?... Đi ăn, đi chơi, một ngày bao nhiêu?

Phóng viên Ma Tit ngồi ở bên ngoài, chút xíu thì cười vang cả bữa tiệc thịt chó vừa rồi ra ngoài. Mẹ kiếp! Đã tới chổ này mà còn làm thơ. Nhưng Ma Tit lại nghe thấy một tiếng thở dài, chứng tỏ rằng em đang cảm động ra rít. Rồi có tiếng em:

— Anh hỏi vì sao mà em tới đây. Chuyện buồn lâm anh ạ. Em gặp một chàng trai «bò» và «chào hoa» lâm. Hồi đó em ngày thơ chẳng biết gì... Anh thử đoán xem, nó làm gì em...

— Nó làm em như thế này phải không?

Tiếng cười khúc khích:

— Còn hơn thế nữa!

— Nó làm em như thế này phải không?

Vẫn có tiếng cười:

— Còn hơn thế nữa!

Lần này thì có giọng giận dỗi:

— Anh sẽ làm như nó. Anh đâu có sợ...

Rồi tất cả chim vào yên lặng.

Chỉ còn tiếng chiếc giường chuyền động. Cuốn phim câm đã để «tảng mo» kéo quá dài. Xóm này ở cách xa đường lộ nên vắng tiếng xe. Vắng trên không, tiếng tàu bay là âm một cách thật vu vơ và hiền lành. Vài phút sau có tiếng

động mạnh rồi lại tiếp tục đối thoại.

Xem tiếp trang 52



CÁI ẤY VÀ MỒM ÔNG MARCO

Đất Saigon là một thứ đất forrent, Tất cả những nơi chốn ăn chơi, đều để dành riêng cho người ngoại quốc. Ăn thi có Ba Tàu. Chơi hay là chơi thì có đồng đảo các đồng đồng minh vĩ đại.

Đứng đầu tất cả thì có linh của ông Marcos, nói nôm là dàn Phi, nhưng không phải Mọi Phi Châu. Từ ngày linh và cù lì của ông Marcos tới đất Giao Chỉ, đã gieo vào lòng con dân xứ này một nghi vấn: không nhiều tiền bằng dân Cờ Hoa, không hào hoa bằng dân Giao Chỉ, không dai phong bằng dân Cao Ly, không biết tại sao mà dân Phi luật Tân lại được dân bà Giao Chỉ mê say một cách dữ dội. Mà lại là những loại con gái dân bà rất thơm, rất «nőp» cỡ bà được sỹ Kim Anh, say mê một anh Phi tới cái mức ăn vài ba viên đạn của đứa ông chồng.

Và chỉ dám vỗ đoán rằng, dân Phi Sở dĩ nổi tiếng về nghề chơi, cũng chỉ vì «cái ấy». Báo chí Giao Chỉ hiện nay đang sống bền, sống vững nhà khai thác «cái ấy» của dân ông. Báo chí khai thác «cái ấy» của Cậu Chó. Báo của ông Cố Đạo thi cao hơn, xa hơn, đang khai thác «cái ấy» của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Nói tóm lại thì cả làng đang sống nhờ «cái ấy», và cũng chỉ vì «cái ấy», mà một ông chủ nhiệm và một nhà văn nhón, có chân trong Hội Văn Bút đang choảng nhau những phát bắn chí tử.

Như vậy mà không hiểu tại sao, chưa có ai khai thác về «cái ấy» của mấy ông Phi luật Tân. Nó có gai, có móc, có sừng có mỏ, gì không?... Có một ông tự xưng là ký giả, viết cho ông Cố Đạo, đã tả rất say mê cái cảnh mà ông ta rinh coi được cố Tổng Thống họ Ngô đi đái. Rồi ông ta quả quyết rằng, «cái ấy» của Ngài vẫn bình thường, nghĩa là như của ông ta, có thể làm được cả hai công việc là tiêu tiện và sinh con,

XEM TIẾP TRANG 52

Không hiểu con nhóc Jackie đã dùng loại « huốc » gì, nó chài tôi bao giờ mà sao kẽ từ hôm cùng con bé kia vào khách sạn này lần đầu tiên, tôi thấy thèm khát địa điểm này thực sự. Sau những mệt nhoài của đời sống, sự phản trắc khốn nạn của động vật người, những ngày trắng, những đêm tàn, những lúc tâm hồn bơ vơ một cách khủng khiếp, tôi đều trở lại đây, nhìn ngắm sự sa đọa của những tuổi trẻ cùng thế hệ. Chúng nó cũng có lý khi lẩn mình vào khoảng trời tối đen : phải lẩn trang cho những bí kíp vây quanh đời chúng nó.

Chung quanh thế hệ này, người lớn đang chơi trò chơi phản phict : Giết người. Người lớn bô bô nói về sự vẫn hồi hòa bình cùng lúc với những lời tâmt rả cho nền móng bội phản, chiến tranh. Người lớn nói về đạo đức cùng lúc với việc trốn vợ đi ngủ với tình nhân, chui vào những ổ nhện để « mua vui » cũng được một vài trống canh ». Giữa bầu không khí như vậy, tuổi trẻ nào không cảm thấy bơ vơ. Trái tim nào không cảm thấy căm thù. Cuộc đời nào không cảm thấy mơ hồ, rách nát. Tuổi trẻ Việt Nam đã lao đầu vào lối thoát, nhưng than ôi, lối thoát này càng đưa đến sự hủy hoại thêm, tan nát thêm.

Một hôm tôi vừa dẫm cửa căn phòng số 4... trong khách sạn thi đúng lúc Jackie đang biểu diễn màn chống « Tình yêu » gay cấn. Nạn nhân của nó đang tuổi cha nó. Khuôn mặt ông ta đã già, xương xuong, thèm vào đó là hàm rau vền lèn trên cặp môi dày, tim ngắt. Ông già bảo ngọt cố gắng tham dự cuộc tinh mây mưa, tay ông ghi chặt xuống chiếc nệm sô lêch, quần vào bộ áo quần cũ mèm, nhăn nhúm. Nhưng sức lực của ông chỉ mạnh mẽ trong lúc đầu, dưới sự săn sóc kỹ càng của 5 cô gái Hippy, ông già sau đó chỉ còn mềm nhũn như sợi bún.

Hơi thở ông khó nhọc, phì phò, mắt ông trợt tròn nhìn lên chiếc quạt trần đang quay, miệng hả ra, rót rã xùi xụt chung quanh mép.

Jackie vừa điều khiển đàn em, vừa chấp tay vái ông già ra vẻ cung kính vừa nhởn nhả nói :

— Thưa thày. Thày... đã chửa.

Mặt ông già chot đỏ lên như gác, ông ta muốn vùng dậy, nhưng đầu ông mới cất lên liền rơi hổng xuống, ông đành nhám mắt lại, những giọt nước long lanh nhỏ xuống gò má xương xương từ lúc nào. Thấy vậy, con nhóc Jackie càng chót nhả hơn :

— Thưa thày, thày chỉ dạy chúng con chữ nghĩa. Tại sao thày không dạy cho chúng con mưu mô. Thủ mưu mồ thày thường lén lút áp dụng trong trường học với chúng con. Thày nổi tiếng là có nhiều nữ sinh trong vòng tay, thi đây... đứa học trò của thày, thày hãy tận hưởng đi, yêu đương đi, khoái lạc đi cho... đến chết.

Chữ đến « chết » của Jackie vừa dứt thì ông già kia cũng nắm ngắt lịm luôn. Ông già đã thực sự chịu thua trước sức tấn công của những con bê đáng tuổi con cháu ông. Ông biến thành cái xác không hồn nằm lờ lững dưới lưỡi hái bạo tàn của loài quỷ dữ Jackie ra lệnh cho đồng bọn mặc y phục vào và đứa nào đứa nấy cũng nắm dài xuống nệm, định ngủ.

phóng sự
**hippy già
hippy trẻ ăn chơi**



của
**LAM THIEN HƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ĐOAN**

Chợt thấy tôi đã đứng bên cánh cửa màu nâu xám từ lúc nào, Jackie ngồi vùi dậy, nó e thẹn che khoảng ngực trần tròn căng, miệng cười chầm chậm :

— A, người anh em. Lại đây, lại đây với tôi đi. Tôi không trả thù anh đâu mà sợ.

Tôi tiến về phía nó và ngồi xuống. Jackie thân mật hôn vào má tôi. Giọng nó đứt quãng như một bài ca nghẹn ngào, cách biệt :

— Không ngờ đây nhở bồ tèo quá! Nếu đây không bần thiểu, khốn nạn như bây giờ, đây sẽ nhờ người mai mối đến xúi bồ cười đây tức khắc.

Tôi vuốt tóc Jackie như người anh nưng níu một cô em gái :

— Tại sao biết bần thiểu, khốn nạn mà vẫn tiếp tục ?

Jackie chot đồi giọng. Nó đay nghiến :

— Muốn chấm dứt nhưng người đời không muốn chúng tôi chấm dứt. Họ càng khốn nạn thêm, bần thiểu thêm. Xã hội càng bất công và èo uột thêm. Như vậy bọn này « hồi chánh » làm quái gì. Bọn này phải trả thù. Tiếp tục trả thù cuộc sống, con người hơn nữa.

— Cô thường nói với tôi chủ trương của Hippy là bất bạo động. Nghe giọng điệu của cô, tôi thấy Hippy VN hiểu chiến quả. Cô đã gieo vào lòng tôi sự nghi ngờ rồi đó nhé.

— Ai bảo anh chúng tôi hiểu chiến. Anh thử tính coi, chúng tôi chống đàn ông bằng cách cho họ sự yêu đương như vậy là bạo động à. Chúng tôi có đánh họ đâu. Có giết họ đâu ?

Tôi nimb cười :

— Thà các cô cầm con dao kết thúc ngay cuộc đời người đàn ông kia còn hơn là cho ông ta thề xác trẻ trung của các cô. Cho như vậy có khác nào giết người, trái lại, kiểu giết người này càng bi thảm hơn vì thời gian hành quyết kéo dài hơn.

Thấy tôi lý luận lầm cảm như vậy Jackie lúc lắc đầu, nó vươn tay ngáp dài rồi hướng mắt về phía người đàn ông vẫn nắm chết giấc trên tấm nệm bên kia góc phòng.

— Bồ biết ông này là ai không ?

Tôi im lặng. Jackie cười lên như nắc nẻ :

— Giáo sư đây. Bọn này có học dưới quyền ông ta một thời. Ông có tiếng là đạo mạo, tư cách nhất trưởng HD đầy.

Câu nói thẳng thừng của con bé làm tôi bàng hoàng. Tôi hốt hoảng bảo nó :

— Nhát tự vi sư bán tự vi sư. Một chữ, nửa chữ cũng là thày minh. Tại sao cô lại... khốn nạn, cầm thù ông thày của mình đến thế.

Jacike vẫn tiếp tục cười :

— A, cha này muốn đem chữ nghĩa, đạo lý thánh hiền cấy cho bọn này đây. Còn lâu, bồ tèo ạ. Bọn này đã chán ngán hết rồi, trả lại cho thày hết chữ nghĩa rồi. Bồ biết tại sao bọn này cầm thù lão giáo sư đây không. Chả khốn nạn lắm. Vào lớp, lúc nào chả cũng cõi vẻ đạo mạo hiền triết. Chả giảng cho bọn này đạo lý, công dân. Chả tỏ vẻ quan tâm đến nền tảng lai Văn Hóa nước nhà. Nhưng sau cái bẽ ngoài đạo mạo ấy, tri thức ấy, lão giáo sư chỉ là một thằng đàn ông hèn, bần, thối như cút vây.

— Tôi không tin như vậy.

Bị kẻ khác nghi ngờ, Jackie nỗi sùng thực sự, cô ta xô tiếng Đức như điên :

— Sư anh, bố anh. Anh không biết thì nên khoá miệng lại đi. Thằng giáo sư này là đồ chó chết. Anh biết nó đã làm gì không. Một bùa kia, nó đã can

đâm phá trinh một đứa học trò của nó. Cái con nǎm dài ở góc phòng kia kia, đó, đó, cái thân thể chín mùi kia, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương kia, chính là... nạn nhân của thằng già này đó.

Jackie tiến về phía con nhóc mặc quần Jean xanh nó lôi con bé dậy.

— Lại đây, Phấn. Mày lại kẽ cho thằng nhóc kia chuyện lão già này hiếp dâm mày.

Con bé mặc Jean xanh uể oải làm theo lời của chúa « băng », khuôn mặt nó quả nhiên bầu bĩnh dễ thương tuyệt vời, cái miệng nhỏ, cong, mòng mòng và cặp mắt tròn điệp như đại dương xa tít. Cặp mắt biết cười, khi ngó ghé ngồi xuống bên tôi, hai tay thẫn thờ tì xuống mặt nệm. Nó nhìn tôi chờ đợi.

Tôi hỏi nhưng không rời cặp mắt buồn rầu của con nhóc :

— Có thực ông giáo sư này đã phá hoại đời cô. Con bé tên Phấn gật gật.

— Chính nó. Nó thường viết thư rủ rê tôi rồi lén nhét vào sách mà tôi gửi cho nó chấm bài. Nó hứa kèm riêng cho tôi Quốc Văn, một hôm nó chở tôi vào hộp đèn, thuê phòng và xài tôi túi bời hoa lá.

— Tại sao cô không tố giác hành vi của vị giáo sư kia ?

Phấn cười. Nụ cười hở nhiều chiếc răng trắng muốt nhưng lại méo mó một cách tội nghiệp.

— Tố cáo làm chó gi. Càng thêm xấu hổ chứ có ích lợi gì đâu. Và đâu phải riêng gi tôi, cả lô nữ sinh bị chúng làm ăn nuka mà.

— Từ đó cô nhập băng rồi trả thù ông ta bằng cách này đây.

Phấn bỗi môi khen kiệu :

— Cách mà anh mục kích vừa rồi, nhẹ lầm anh ơi. Bọn này còn phá hoại luôn cả hạnh phúc gia đình của lão ta nữa kia. Bọn này giả viết những bức thư tình mủi mẫn, gửi thẳng cho vợ ông ta, rồi hẹn ông đến địa điểm ăn chơi, vợ ông tới tìm. Chuyện đồ bể cả hai hát bài anh đi đường anh, tôi đường tôi. Bây giờ lão ta sống thuỷ thủ như một con chó hoang.

Tôi không ngờ băng Hippy này lại lầm trộ dã man đến như vậy. Chiều đã đồ dài ngoài kia, lọt qua cái cửa kính, soi vào căn phòng những vết nồng nát nhòa, tan loãng. Nắng soi bàng khuàng như một dải sông buồn. Nắng thầm thi như một lời vỗ về miên man, tê buốt. Nắng đã đánh thức lão giáo sư tỉnh dậy. Ông ta cố gắng chống tay tinh đứng lên, khi thấy tôi nhìn chằm chằm, ông giáo sư vội lấy tay che mặt. Hành động của ông lung tung như một con vật đáng thương. Con vật vừa bị một viên đạn bắn vào giữa trái tim, chết ngắt. Ông giáo sư quơ vội bộ áo quần, mặc ngay vào cái thân thể lõa lồ, già nua và không kịp xỏ vào đôi dép nhật, chân ông đã lẹ làng biến ra khỏi cửa. Tại sao, thày xấu hổ

Bây là hậu quả của thày đã tạo ra. Đây là cuộc hành trình nhơ bần thày đã chọn. Tại sao thày bỏ trốn? Thày đâu có trách nhiệm gì về việc làm của lũ học trò này. Thày đã dạy cho chúng nó mà. Thày để nói với chúng nó có cái chân thực của đời sống, vẻ đẹp thiền thẩn của trái tim, đôi chân măng non của nền tảng gia đình, bằng hữu. Những thứ ấy đẹp quá mà. Tại sao thày không tiếp tục dạy chúng nó như thế, lại bày cho bọn trẻ cái cửa hẹp đi vào con đường ám u này, bão tố này, rồi thày cũng sa lầy trong đó.

Những ý nghĩ như một vết dao dội vào trí óc tôi. Nó lâng đâng trôi theo mạch máu đang chuyển vận nhịp nhàng trong cơ thể. Ý nghĩ thi bất tận mênh mông. Đời người thì ng n ngủi, mơ hồ, tội nghiệp. Tôi chợt thấy thương ông giáo sư, thương bản thân mình và thương cả những đứa con gái tội nghiệp này nữa.

Tôi cảm thấy triu mến Phấn tuyệt vời, nên bàn tay đã đặt trên vai nó từ lúc nào. Cả thân thể chín mùi của con nhỏ như run rẩy, như cảm động.

— Phấn ạ. Đừng buồn. Cuộc chơi em đã kéo dài nhưng chẳng đi đến đâu. Hãy can đảm kể lại chuyện cha mẹ, gia đình cho tôi nghe, rồi từ bỏ đi. Phấn có thể tiếp tục đến trường học lại.

Con bé thở dài. Tiếng thở của nó nghe sao quá dài, bãy tận :

Mỗi lần, ai hỏi Phấn về chuyện này, Phấn sẽ dàn dụa nước mắt. Nhưng bây giờ nước mắt Phấn đã cạn. Như con sông không mạch nước luân lưu, như cánh đồng khô khan, bỗng ciáy, nứt nẻ vây. Phấn có cảm tưởng rằng Phấn không còn là người, thiên hạ đã bắt Phấn làm một con vật. Con vật ngọt ngào giữa nghĩa trùng mưu toan. Còn chuyện đi họa lại, xin anh đi, mặt mũi nào Phấn đều can đảm bước tới công trường. Như một

mặc cảm đã khắc sâu vào trái tim, mỗi lần nhìn thấy những thằng giáo sư, là Phấn muốn nỗi giận rời.

— Con cha mẹ, gia đình Phấn nứa chí?

Tôi xin bồ, (Phấn đứng vút dậy, mặt nó đỏ gay, cặp lông mày xéch ngược lên và hai má bánh ra dữ tợn) bồ đừng nói tôi gia đình tôi làm gì. Gia đình còn khuyến khích đây lao đầu vào những vụ như vậy nứa chí.

Tôi như kẻ vừa rời khỏi cung trăng, đi hết từ ngạc nhiên này đến mới lạ khác:

— Phấn có giả dối với tôi không? Nước mắt chảy xuôi, có cha mẹ nào nỗi làm hại con cái mình bao giờ hả Phấn?

Con bé ngồi trở lại xuống mặt nệm tóc nó xõa tung, bay liêu trai trước làn gió do chiếc quạt trần thổi tới. Hai tay nó ôm lấy mặt, vai rung theo những dòng chảy bát đầu chan hòa trên da thịt, Phấn đã khóc lại được nghĩa là nó còn biết đau là xấu hổ, đau là liêm sỉ. Phấn không còn là con vật như nó mô tả. Nó xụt xùi :

— Nhà Phấn giàu lầm anh, có thể quần bạc vào người đốt lửa mà không cháy da, xém thịt. Cha mẹ Phấn cũng hiền lành, nhưng ông bà ấy dù tiền của dư thi giờ nên hết mình tìm chuyện hưởng thụ ăn chơi. Ông bà là một loại Hippy già, làm tất cả những điều gì họ thích, cho dù chuyện đó là chuyện vô luân. Sinh ra trong một gia đình «quá đú» như vậy, Phấn chỉ thích được làm một đứa con bình thường, được vuốt ve triu mến bình thường, nhưng cha mẹ Phấn đã không mang tới chuyện đó. Với họ, con cái đây đủ tiền nong là xong chuyện. Chúng muốn làm gì mặc sức.

(Xem tiếp trang 55)

Thơ

trang đốp

Cái thú ở Đời

Ăn chơi cái thú ở đời,
Ăn chơi không biết là người bô đít!
Sống mà phải sống tí sống tiện,
Sống mà như con kiến con giun,
Tửu mà tửu mủn tửu mủn.
Mà đem vàng bạc đánh cùm khóa
chân,
Chơi cũng lâi mà ăn cũng lâi,
Lo càng ngu nghẽ lại càng ngu!
Mong manh một kiếp phù du,
Thẳng khôn rồi nứa cũng như thẳng
đắn!

— Một tiếng thét ba quan răm rắp,
Vị nguyên nhung mặt sắt uy nghi.
Chết đi cũng đêch còn gì,
Cũng về đến cõi âm ty là cùng!

— Lê cuộc sống náo nùng đèn tối,
Một thằng dân dại đói cát khô,
Ngu si dân đòn đai khờ,
Chết đi cũng xuống đáy mồ lạnh
tanh!

— Một cười lên nghiêng thành
nghιêng nước
Nàng bước đi bước bước nở hoa,
Nhạc reo dưới gót ngọc ngà.
Chết đi thì cũng ra ma hơn nào!

— Con mè mốc lao đao gượng sống
Đời bùn lầy nước đọng tối tăm,
Chết đi trong bóng âm thầm,
Nấm xương cùng với tháng năm rưa
mòn!

Ngoài song cửa bon bon vó ngựa,
Nó chờ ai? Muôn thuở chờ ai?
Ngàn xưa cho đến ngày nay,
Thời gian băng bạc cánh bay vồ

Thứ cần lén đòi mình nhẹ quá,
Cộng rrom khô chiếc lá vàng rơi!
Cuốn theo dòng nước chơi vơi,
Khôn ngoan ba vạn cũng rồi trắng

Em ơi! lật gần đáy, gần nứa,
Rượu, em ơi! ta chưa cháy mồi?
Yêu đi cho xác rá rời!

Say lên ta rủ ông Trời cùng say.

TRANG ĐỐP



sinh hoạt văn nghệ

● hải lưu

Văn võ toàn tài

Thi sĩ Trần tuấn Kiệt mới in xong cuốn Võ thuật Trung Hoa, nhà thơ rất mê chơi gà này cũng là tay võ sĩ. Từ hồi ở Sa Đéc, anh ta đã học võ và đánh võ rồi. Hai cuốn sách trước đó của Trần tuấn Kiệt là «Dịch Cân Kinh» và «Bí quyết võ thuật» soạn chung với Thương Lan, đều đã bán hết. Sau này, Trần tuấn Kiệt còn in thêm một cuốn sách về võ phái Thiếu Lâm, 1 cuốn sách về võ phái Bersilat của Mã Lai. Ai gặp Trần tuấn Kiệt nên thận trọng kề cẩn Trịnh Phối Phối và Vương Vũ.

Phong trào đọc tiểu thuyết võ thuật và xem phim kiếm hiệp đang mạnh, Trần tuấn Kiệt có lẽ sẽ làm ăn khá được rồi.

Tiểu thuyết về tiểu thuyết gia

Đó là cuốn truyện Phương Hoàng của Nhã Ca mà nhà Thương yêu mới xuất bản. Câu chuyện được thai nghén từ mười năm trước, Khi Nhã Ca viết cho tuần báo Ngàn Khoi mà Đăng Giao về thành truyện bằng tranh. Chưa bao giờ có cuốn sách nào của nữ sĩ được mang nặng đè đau lâu như vậy.

Câu chuyện phảng phất như chuyện thật về một nhà nữ sĩ đang nổi danh, cùng tên với nhân vật Phương Hoàng. Dương nghiêm Mậu cũng đã cảm hứng theo chuyện đó mà viết một cuốn tiểu thuyết, rồi từ chuyện thật biến thành tiểu thuyết có rất nhiều cái lật, thử đọc và so sánh giữa Dương nghiêm Mậu và Nhã Ca coi sao.

Càng bị cấm càng tò mò

Một nhà văn bỗng dưng trở thành người chuyên môn cầm đèn

bà. Đó là Đặng trần Huân. Tập chuyện cầm đèn bà của anh sắp in ra tới lần thứ ba. Theo các hàng sách thì phụ nữ mua rất nhiều. Lạ vây. Cho nên nhiều nhà văn đang định xuất bản một loạt sách đặt là «Cẩm tắt cả một người»

Sinh hoạt quán cháo Lú

Họa sĩ Vị Ý, người đã khô công soạn và in cuốn Kinh Hịch, đang trụ trì ở quán cháo Lú, bên Thị Nghè, Quán Lú cũng có quái độc đáo y như con người của Vị Ý. Tường đầy những tranh và toàn là tranh cõi bực, với nét vẽ mạnh và to của Vị Ý.

Trong tháng 11 quán Lú đã tổ chức những đêm ca và nhạc với các danh ca của đất Hà nội là Bùi Thiện, Đoàn chính v.v.

Trong tháng 12, nhạc sĩ Nguyễn đức Quang cũng sẽ trình diễn tại quán này các bài ca khai phá, Lối trình diễn của Nguyễn đức Quang có lẽ rất hợp với tranh Vị Ý.

Nghệ thuật khôi cằn phối hợp

Một nguồn tin chạy chung quanh bộ Thông tin cho rằng Sở Phối Hợp Nghệ thuật sắp được bái bổ. Theo lời đồn là bông bảy của bộ Thông tin thì trước kia Phối hợp nghệ thuật có nghĩa là kiêm duyệt sách báo... Nếu sở đó bái bổ, thì còn kiêm duyệt sách báo nứa chăng?

Chắc là còn. Nhưng cơ quan kiêm duyệt sẽ mang tên là gì? Các nhà thông thái đang thi nhau đặt cho cơ quan này một cái tên mới, chắc sẽ hay ho hấp dẫn hơn cái tên Phối hợp Nghệ Thuật.

Tự diễn các nhà văn hóa

Phù Quốc vụ Khanh về Văn Hóa đã gửi tới các nhà văn hóa lớn

nhỏ những bản mẫu lý lịch đề xin các vị này cho phủ biết tiêu sử, các tác phẩm và hoạt động văn hóa; Phù sẽ thâu thập các bản lý lịch đó để làm một thứ tư diễn về các nhà văn hóa chăng?

Ngoài lý lịch về các tác phẩm và hoạt động văn hóa, phủ còn hỏi văn nghệ sĩ có thêm một tài lẻ nào nứa chăng? Có lẽ sẽ có nhiều tài lẻ, như tài lập hội và làm tờ thời báo của văn sĩ Phạm Việt Tuyên, tài chơi gà của thi sĩ Trần tuấn Kiệt, tài đánh phé của thi sĩ Cung tích Biền. Các nữ sĩ thì có tài nấu ăn, may v.v...

Vẽ với chất LSD

«Những Thiên Đường Nhán Tạo» là tên một cuốn phim truyền hình mới chiếu ở Tây Đức. Trong phim có một đoạn nhà Phân tâm học Richard Hartmann thực hiện một cuộc thí nghiệm. Ông mời 34 họa sĩ tham dự. Các họa sĩ thuộc nhiều trường phái : các họa sĩ trừu tượng, các họa sĩ thuộc trường hiện thực Viruna. Những họa sĩ này được chích một lượng chất kích thích LSD khoảng 100 microgram, rồi đứng trước giá vẽ.

Dưới ảnh hưởng của LSD, các bức tranh đường nét và màu sắc rất kỳ lạ. Nhiều họa sĩ cho rằng họ không thể vẽ nổi. Kỹ thuật bối cảnh không còn chặt chẽ. Có người không cầm được bút chì hay cọ. Có người không thích vẽ.

Phim ảnh chánh trị

Cuốn phim mang tên là Z. Đây là cuốn phim chánh trị có mục đích chống lại chế độ độc tài của các ông Đại Tá đang trị vì ở Hi Lạp. Nhà viết truyện phim Jorge Semprun và đạo diễn Costa Gavras không ngần ngại nói ngay ở đầu phim là : Tất cả các sự trùng hợp của các nhân vật với những người còn sống hay đã chết đều không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là sự trùng hợp cố ý.

Trong phim này, Yves Montand đóng vai một bác sĩ làm chánh trị. Ông bác sĩ diễn thuyết chống chính sách quân dịch. Khi rời khỏi phòng diễn thuyết, ông bị đụng xe ngay khi bước xuống đường. Ba ngày sau ông chết...

đối lập với đàn ông

ăn chơi

— HOA MƯỜP ĐẮNG

Đàn ông sành ra trên cõi đời này, nếu không nhờ các món ăn chơi thì chẳng biết họ còn làm được cái tích sự gì để được nổi bật, để được sáng chói ?

Tất nhiên có những người không được ăn chơi. Đó là các anh lính đang lo đánh giặc.

Đàn ông hay nguy biện và lý sự cùn. Họ bảo : « Đã là đàn ông mà không biết ăn chơi thì vất đi, là thứ cù lẩn, không phải là đàn ông chính hiệu, không đủ 100 phần 100 chất đàn ông ». Có lẽ đúng. Nhờ ăn chơi mà đàn ông xứ này hết cù lẩn và khôn tuyệt. Nhờ có ăn chơi họ mới biết chước mò tay vào tham nhũng, buôn lậu, đầu cơ làm kinh tế ma túy chúc chính trị bịp, diễn kịch làm hè, để hái ra vò số của chìm của nỗi.

Có kéo nhau vào đám ăn chơi đàn ông mới có chỗ ăn tüe nói phết, khai thác triệt để tình tiền, trao chát búa phép phù thủy, bán vợ buôn con, đổi của cải con dân thành những đồng gió tông rộn ràng để nép qua cửa sổ. Già ăn chơi theo kiểu già. Trẻ ăn chơi theo kiểu trẻ. Ăn chơi khüp chốn. Ăn chơi quanh năm.

Chiến tranh này, dưới mắt kẻ ăn chơi, là một cuộc giải trí phủ phiếm. Ai chết mặc ai. Ai đói kệ xác. Họ cứ dùng chiến tranh để làm giàu, kẻ ăn chơi cứ thả giàn ăn chơi. Ông lớn ăn chơi lớn. Ông nhỏ ăn chơi nhỏ. Ăn chơi nhiều càng có huy chương cao, có giấy khen thưởng dày. Vậy thì đại gi đàn ông không ăn chơi ? Vừa đánh vừa đâm, vừa sát phạt vừa nhậu vừa nhót, vừa kêu gọi kẻ nghèo phải khóc khổ kiêu mầu, nên leo thang nhện ăn nhện mặc... vừa đọc số xổ đề, số đầu, số đuôi vừa đọc tin người chết...

Và đã có những cuộc cải tiến của xứ sở này y như trò ăn chơi, như canh bạc. Phó mặc cho rủi may, may thì kẻ ăn chơi phè phổi, có rủi thi lại gầy canh khác... thế thêm. Đàn ông giỏi, nói tiếng nhờ các món ăn chơi đó. Chỉ có những kẻ bị è ẩm là những kẻ đã được biến đổi thành đồng gió-tông.

H.M.D.

**LINH-TRANG phụ trách****trong nhà ngoài ngõ**

— TRÚC LY

LAM BẾT TA BI... BẾT

— Nghe nói cái vụ hạ giá thuế kiêm ước cho xe Lam bết ở tại nhà từng dưới đã làm cho mấy ông Hạ bi... bết lây. Không những mấy ông Hạ đó bị tố là bỗng dưng làm cho nhà nước mất thuế hàng trăm triệu mà nghe có tiếng thì thào về một hồ sơ đen do mấy bàn tay trắng Kinh tế đã mò vào thùng xe, bánh xe Lam để tham nhũng, để nâng xe Lam thành một thứ độc quyền, một món lối kỵ, thứ hàng quốc cấm trong chánh sách kinh tài nhà nước... Đàn bà con gái giới không có xe, phải cắn răng hoan hô xe Lam là nhất định rồi, vì hồi này xe buýt đẹp, xe tắc xi, xích lô hay xài tărip miệng để phát thanh cái giá cuốc xe để làm đứng tim hành khách. Đại diện dân, đại diện nhà nước mà còn bị bắt vì xe Lam-bết, thì trong khi vật giá leo thang, giá xe leo thang, chỗ ngồi trên xe chật chội, báy tài càng làm cao thì dân đi xe Lam lại càng bết thật !

ĐẸP MẮT

— Lại nghe tin xuất phát từ một đồng nghiệp, có ông Thượng chủ tịch U.B.K.T. Thượng viện đã tự nguyện lánh lương tượng trưng mỗi tháng một trăm đồng. Tin làm hồi hộp thật. Trong mùa kiêm ước, tăng thu giảm chi, trong khi các ông Thượng khác lại cố ghi thêm 10 ghim vào bảng lương hàng tháng để được khêu thêm cô thư ký, thì ông Thượng kể trên đã trình diễn một màn kính tế khá oai hùng, đẹp mắt. Nếu tin này có thật trăm phần trăm, thì cái tình cô thư ký 10 ghim và cả kẻ ra đi mà vẫn lưu luyến tiền lương, quả tới hồi... đáng cay, ngang trái...

vào đời

phụ nữ ăn chơi ?

▶ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

Chủ đề tuần này của ĐỜI là « Saigon ăn chơi.. » Mà cái ăn chơi của Saigon thì cũng như bao nhiêu đô thị trên thế giới, chẳng thiếu một món ăn chơi nào cả.

Điều đáng buồn cho chúng ta là ở chỗ đó. Buồn vì đất nước ta đang trong cảnh chiến tranh tàn phá, họa diệt chủng gần kề, nhân dân đồng bào đang trong cảnh đói rách, nhọc nhằn, chạy được chén cơm mệt bỏ hơi tai. Nhân dân ta thế đó, đồng bào ta thế đó, trong khi nhà nước không ngớt kèn gọi khích khích, mọi người ai ai cũng hò hào khác khích, tham nhũng, lường gạt, hăm hiếp, thù hận nhau mỗi lúc một lên cao.

Ăn chơi đã làm một số chị em ta chúa mắt. Người này đua đòi với người kia. Bắt chước nhau, a đua nhau ăn chơi. Nó đi từ chỗ chung diện sám ăn sám mặc cho đến những cái lớn lao hơn để thỏa mãn ý thích của con người.

Chúng ta, những người được mệnh danh là người đẹp. Đối tượng của chúng ta, phần lớn ăn chơi đều nhằm vào chúng ta.

Vậy, các bạn nghĩ sao ? Các bạn có bao giờ nghĩ rằng mình còn có danh dự, mình không phải là một thứ để cho người ta tiêu khiển, không phải là một món hàng, một thứ dụng cụ để cho người ta... ăn chơi ?

Đó là tất cả vấn đề, PA tôi ước mong được các bạn đồng tình, it ra là trong lúc quê hương ta con đây khói lửa, chết chóc thương tâm này.

Hoa Anh Đào có gai

Ông Quan đi sứ tại xứ của Bà Thái Dương vừa bị gọi về cấp tốc để được đi về vườn vui thú diễn viên. Tôi cho ông Đại sứ, vì tưởng chỉ có hoa hồng mới có gai, nào dè hoa Anh Đào cũng lại có gai nên mới ra cớ sự. Ông Đại sứ can tội rủ rỉ con gái thơm mát của cái xú sản xuất nhiều xe Honda, Suzuki máy truyền hình vv. để ca bài du dương. Nếu chỉ có thể thì đã không to chuyện, Đàng này ông Đại sứ đã tặng cho cô gái Nhật một món kỷ niệm muôn đời : cái bầu tâm sự.

Rồi ông Đại sứ lại dở công thức cỗ diễn của anh họ Sở, ông ca bài tầu mà .. Không xong, ông lại hét giọng lâm ly ca bài ca con cá... ông xin thương tình, vì ông chỉ là thủ cá kiểng chỉ dành bơi lội cho

chuyện đàn bà

vui mắt chó không thể tặng bầu bí cho ai... Kết cuộc bài ca con cá của quan Hoạn không ăn khách.. ông Đại sứ bị hoạn nạn.. Đây là 1 kinh nghiệm đáng cho các ông lớn đi nước ngoài lưu ý... cứ ham rót vào con gái đàn bà thì dù ở xứ nào các ông cũng dễ bị bồng tay.

Vợ người thì đẹp

Cũng lại một chuyện tảng tịu tại Tòa Đại Sứ VN tại Nhật. Quả ông Ngoại Lám có hơi vất và mắng ông đi làm việc ngoại giao ở xứ người. Khác hơn ông Đại sứ lách xài hàng ngoại quốc, ông cố vấn Toa Đại sứ đã xài hàng nội

hoa made in Việt Nam hẳn hoi. Bi xa thèm của nhà nên ông cố vấn của bà thương gia VN đi buôn tại Nhật... Nhưng ông lại bị rác rối vì cái tội hái hoa có chủ, chỉ vì ông bị ảnh hưởng « quý người thì đẹp ». Ông đồng ca với bà vợ ngoan để tặng ông chồng của bà ở quê nhà mấy cái sừng.. và rút cuộc ông bị húc văng vì thử sừng nhân tạo do ông đã tạo. Thêm một bài học quý cho các ông lớn đi làm ngoại giao mà cứ lo giao du với gái có chồng.

Phát vẹ sinh cuối năm

Mấy ngày nay đi ngang nhà hát Tây, tuy bị đóng cửa kín, vẫn nghe một mùi xú uế xòng ra thật nặng... Hỏi ra mới biết các ông bà Hạ đang làm việc vệ sinh mỗi năm,

(xem tiếp trang 52)



Nhã khuyên cao ban : « Nguyễn à, dù sao mà cõng nõn binh tĩnh. Không vì một lúc tùng quẫn buồn bực mà mày đâm ra có những quyết định tai hại. Mày phải biết chúng ta hiện giờ là những kẻ cô đơn nhất. Bé bạn trai đã bỏ đi xa, đứa chết, đứa còn, đứa là một thằng lính thất thế nghèo nàn. Bạn gái chúng ta chưa gì đã chia lìa hai phe : một bên có chồng con và một bên đã giang hồ sa đọa. Dù sao ta cũng khuyên mày hãy bình tĩnh. »

Nguyễn phản kháng một cách buông xuôi : « Tao nản quá rồi. Tao không bình tĩnh nữa. Ba đứa em tao hiện đang học trường Tư. Mỗi tháng tiền cơm, tiền điện, tiền cho các em ăn học làm sao mẹ tao đái thọ nổi. Tao không thể để ba đứa em bỏ học được. Nhất định phải kiếm tiền. Định mệnh đã có sẵn trước mặt. Nhã ơi, tao không buồn, không hờn tủi. Có một điều là tao không thể vui được với tương lai tao sau này. Ánh sáng sẽ ra khỏi cuộc đời con Nguyễn này. »

Nguyễn cho một bàn tay lên ngực mình. Trong thoáng chốc Nguyễn thấy cái bàn tay, cái ngực, cái thân thể này sắp phải mang một thứ tội lỗi nào đó. Ngày mai, trong những đêm đen, ta biến hiện như một loài quạ đồng lõa, ta kiệt quệ linh hồn, tôi phải đối kháng thế nào với một cái chết đau thương của cha, một cái chết rực rỡ cẩm hồn đã đốt cháy thanh xuân tôi ; nhất định con Nguyễn này phải từ bỏ bè bạn, từ bỏ Sài-gon ; ngày đó, cứ tháng tháng hán đến bưu điện gửi

truyện dài của
cung-tích-biên

KÉ
TÓI
SAU

tiền về nhà ; hắn hai mắt khóc và trái tim thường trực bị nhiễu loạn vì những trắc ẩn sâu xa.

Tình bạn giữa Nhã và Nguyễn đã đậm đà quá đỗi. Đôi bạn gái có chung một tuổi thơ hoang dại, một tuổi học đường tinh khiết. Cả hai thương mến nhau như hai chị em ruột rà, y như cây hai hàng từ lâu chạy theo một con đường ; bây giờ một đường cày bị đốn phẳng đi ; một phía bóng mát đã cháy theo mặt trời, sẽ lõa lồ nắng bức ; phía Nguyễn. Nghĩ đến tình bạn, nghĩ đến hoàn cảnh éo le của mình, Nguyễn chạnh lòng nói :

« Nhã à, mày nên sống với Tốn đi. Mày phải dứt khoát với quyết định của mày. Thôi, không còn gì đâu, mỗi đứa chúng ta phải tự chọn cho mình một định mệnh, tự chấp thuận lèn đời sống. Dù sao mày cũng may mắn sinh trưởng trong một hoàn cảnh gia đình sung túc hơn tao. Nghĩ lại thân thể mình tao buồn quá. »

« Nguyễn ơi, ở hoàn cảnh nào mỗi đứa cũng gánh lấy một lo âu riêng. Má tao nhất định gả tao cho thằng cha Mão, cái thứ thanh niên ông cụ cù lắt phế thảm. Má tao là một người tiến bộ tại sao bà ta quan niệm xưa thật là xưa. Tao không hề yêu Mão. Khi ta không yêu ai thì ta không thể nhìn mặt hán được. Theo mày, cuối cùng tao có nên lấy Mão hay không ? Nếu là vợ của Mão tao khó tránh được việc ngoại tình với Tốn. Tao không tự hứa với tao rằng tao sẽ không mang về cho Mão trước ngày cưới một cái thai của Tốn. Có gì đâu, vì tao yêu Tốn. Tao cần

Tốn như cần nước uống. Không uống nước tao sẽ chết. »

Nguyễn đột ngột : « Mày đã ngủ với Tốn chưa ?

« Chưa, câu hỏi của mày có vẻ sốt sắng. Tao nói thật tao chưa hề bậy bạ với Tốn. Vừa rồi tao nói cái trường hợp nếu phải lấy Mão làm chồng đó thôi. Theo tao, đàn ông không nên chọn người con gái không yêu mình dù người đó giàu hay đẹp hay duyên dáng gì đi nữa mà nên chọn người con gái nào yêu mình dù cô gái đó nghèo nàn hay xấu xí. Tóm lại, con trai nếu cưới vợ, nên cưới người nào yêu mình chứ không phải người mình yêu. Người con trai có thể biến mau chóng một người tinh qua đường thành mịt người vợ, nhưng người con gái dù phải sống mấy mươi năm với một gã đàn ông xa lạ thì gã đàn ông đó mãi mãi chỉ là chồng chứ không là người yêu. Người chồng chỉ là người sản xuất. Còn người yêu mới chính thật người mang tới hạnh phúc. Dì tao, một người đàn bà từng trái đã nói cho tao biết rằng : cái sự giao hoan, cái khoái lạc, không phải bởi nhiều như ta có nhiều ruộng là gặt hái nhiều lúa. Nó có ý nghĩa và tuyệt vời khi ta gặp phải người mình yêu thích, người mình tinh nguyện tan nát ; dù chỉ trong phút giây, trong bụng trộm. Do đó tao quyết định lấy Tốn để sau này tao khỏi phải gặp địa ngục đời tao. Chúng ta không thể là những người đàn bà ngoại tình một cách bỉ ổi như bà tinh X hay bà quận U. »

Nguyễn đốt lửa : « Mày có lần nào thấy « có thể » của Tốn chưa. Mày phải biết cái ý nghĩa đời mày chứ. »

« Nguyễn ơi, mày tàn nhẫn lắm. Mày làm tao ghê tởm cả mày. Hạnh phúc đời người không phải ở chỗ được thỏa mãn dục vọng, đành rằng đó cũng là một quyết định lớn. Không phải người ta chưa trị bệnh ghê lở bằng cách gãi bén ngoài cho đỡ ngứa. Dục vọng biết đâu cũng là một hình thức ghê lở — mà người ta cần chữa trị ngay trong giòng máu. »

Nói đến đây tự nhiên Nhã buồn rượi, một sự gì đó đã làm hao hụt tâm trí nàng ; y như một nhà biện luận gấp phải một câu nói mình đã nói trước một thi hài xa lắc ; y như một nhạc sĩ say sưa trên phiếm đàn bỗng gấp những âm thanh tinh cờ tưới dội những trắc ẩn lõi làng ; y như một nông phu đêm nằm dưới bóng trăng tịch mịch chợt khám phá được lòng biết ơn của mình với rời đất thăm thẳm nhưng người nông phu chưa bao giờ được thỏa mãn đời sống trong những ngày

khốn khổ Nhã hình như chưa có một cái đích cuối cùng đối với Tốn. Trong những ngày bao la của tình yêu Nhã vẫn bất gặp những cơn buồn những xao xác réo gọi không đâu. Và phía Tốn, hình như chàng cũng vướng phải một giới hạn tâm lý nào đó. Có thể Tốn sẽ tàn bạo như con ngựa thừa sức hoặc chàng sẽ bất lực, vì mặc cảm tai hại đó.

Nguyễn tự nhiên đổi mới một tình trạng : « Nhã à, mày có thấy thay đổi trước và sau khi đọc mấy bộ sách về tình dục không ? »

Nhã buồn bã : « Khác nhiều, qua sách vở người ta đưa đến cho mình những xác người. Thứ xác người đó được giải phẫu tщатель. Người ta cho chúng mình từng phần cơ thể. Sách tình dục, có thể lợi cho kẻ đọc mà cũng thật tai hại. Người ta đưa mình vào một thế giới nguy hiểm : mình tập giao hoan trong trí tưởng, mình đo kích thước của đàn ông trong mường tượng. Con gái đọc rõ ràng những hình vẽ bộ phận tình dục là đưa con gái một lúc thấy rõ con ngựa hoang của mình. Thứ thật với mày, Nguyễn, nhiều khi đọc những trang sách dịch đó, tao bị giác động, phân vân gần như là một sự phản ứt. Tao nghe nói một số thanh thiếu niên Âu Châu họ làm cái việc đó, họ thử với nhau như là ta phải ôn bài trước khi vào thi. Tao thấy toại, nhưng nhiều lúc tao cũng... »

Nguyễn nói trở người : « Mày cũng muốn thử hả ? Tao thử rồi. »

« Trước, mày thử rồi » Nhã hốt hoảng gọi lớn. Nhã như người vừa qua cơn động kinh, mọi vật đã chao đảo để trở về kích thước cùng chỗ đứng khác lạ. Nhã khoát cái chân nhìn vào buồng ngực nở nang tươi hồng của Nguyễn. Nhưng bây giờ Nguyễn không còn nambi nữa, nàng đã đứng dậy, đi lại trong phòng, nàng như muỗi hadro cái thử khoái lạc tinh cờ còn sót đâu trong máu trong thịt ; hay nàng ăn năn muối rũ cho hết quanh mình một lõi lầm đáng tiếc. Đến trước gương soi, Nguyễn với vàng nhìn con người mình trong đó, nàng lắc đầu hất mờ tóc rồi lạnh lùng bỏ đi, Nguyễn đến ngồi nhồi mình trên đệm vàng. Bốn phía cửa phòng đều đóng kín. Nguyễn nói ấm đạm :

« Con gái quá tinh đã không kiềm soát được mọi

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC DƯỜNG

midol

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CỤM, ĐAU LÚC CÓ KINH



hành động của mình trong những phút bồng bột. Có thể mình đã tàn nhẫn với chính mình khi quyết định phá vỡ thàn xác. Nhã ạ, không phải tao hối hận đâu. Có điều tao tự thận. Sau khi ngủ với chàng lần đầu, chỉ một lần duy nhất tao đã thấy sự vô nghĩa của chung chả. Ngay sau phút thỏa mãn (tao thú thật có thỏa mãn) con người ta như tan rã hoàn toàn, kiệt quệ hoàn toàn, từng mảnh thịt trước đó không bao lâu nó sung sướng ngất ngư nay thịt xương đó như một đĩa nguc đè lên trí não mình. Trong lúc mình như một sinh vật tàn tật khốn nạn nằm yên dưới vực thẳm rã rời của xác thịt đó, mình thấy thực sự mình sa đọa : tuổi trẻ chỉ là một cơn giông thổi đến ào ạt và ra đi tan tác lạnh lùng. Tao buồn. Tao bưng mặt khóc. Tao lầm lẫn hay tao sáng suốt ? Tao tự bồng bế tao đến thiên đàng hay tao tự hủy đời tao ? Mọi điều đó tao không cần biết. Tao chỉ thấy rằng tao vô nghĩa quá. Tao ghê lở quá. Tao tự tìm cách phui phá cửa ngõ thàn xác mình một cách u mê, bởi chàng làm cho tao thỏa mãn rồi là tao không còn yêu chàng nữa.

« Chàng đã giải thích với tao như thế này : Người con gái dưới hai mươi sau khi được thỏa mãn đó ; khi đậm ra khinh ghét tình nhân, sợ xác thịt. Bởi ở tuổi gái này sống mạnh mẽ về tình cảm, con tim còn nguyên lành, một thứ con tim thích ru ngủ bỗng thơ mộng tuyệt vời. Sự hoan lạc thể xác có thể làm họ ghê tởm cuộc đời và cả những gì được gọi là bí mật của tình yêu. Nhưng đến một tuổi nào đó họ trở thành đàn bà, con tim họ bịt đầu chai đá mọi mong ảo tuyệt vời đã cất cánh bay đi, còn lại trong trí não người đàn bà ấy những xác thịt và xác thịt. Chứng đó cái việc ghê tởm kia là một cần thiết. Họ những người đàn bà đi tìm sự cần thiết ghê tởm. Người đàn bà chính là một kẻ đã đập chết nàng con gái thơ ngây trong đời mình.»

ĐÂY LÀ CÁC LOẠI BỘT CHÍN

HIỆU

TÂM PHƯƠNG

Để nuôi em bé, bồi dưỡng sức khỏe
– đủ các giới NGON, THƠM, BỔ
không kém Bột ngoại quốc, đã được
viện Pasteur công nhận nhiều chất Bổ.

TÂM PHƯƠNG

47A, Trần quốc Toản Saigon



« Nhã ạ, chàng nói cách gì thì tao lúc đó cũng cảm thấy xấu hổ đã bưng mặt khóc, buồn tủi vì đã chính thức trở thành đàn bà. Tao khuyên mày Nhã ơi, mày đừng bước đến con đường của tao. Mày đừng thử. Hãy đốt hết bộ sách tình dục nhảm nhí, Đừng học đòi biết quá sớm về thế giới đàn ông. Cứ sống thầm kín với chúng ta. Hãy cứ mù tịt về nam phái. Xem đó như là một miền đất cấm, biết đâu thiêng liêng. Nhã ơi, tao thật lõa lồ, thật tội tệ. »

« Nhờ lúc đó tao mệt lả người, chàng van xin tao một lần nữa, nhưng tao nhất định thôi. Nhất định thôi. Tao cảm thấy cái điều đó lõa lồ vô nghĩa cái điều đó không cần thiết. Phải chăng chúng ta còn quá nhỏ tuổi. Thật tội nghiệp cho chàng. »

Nhã điên tiết lên : « Nhưng chàng là ai ? »

« Ngụy, là thằng Ngụy đó. »

Nhã bước nhào tới tát vào mặt Nguyễn một cái tát này lửa. Nhã làm như cấu xe Nguyễn vì sự ghen tuông. Thực sự Nhã thấy đau đớn trong lòng. Nàng nói :

« Nguyễn, mày là con khốn nạn ». Rồi Nhã ngã quy xổng bưng mặt khóc. Chung quanh nước mắt Nhã những hình ảnh bè bạn ào ào : những Uyên, những Ngụy, những Dũ, những Hoài. Cái việc Nguyễn đã ngủ với Ngụy là một cáo trạng về sự tan vỡ thế giới học trò của nàng.

Một thứ vội về sự sa đọa của tuổi trẻ và học đường. Sự vạch mặt bôi đen những con họa mi trong trắng. Ai đó đã thách cứ những người lớn tuổi đã làm ung thối xã hội vì tư cách hèn hạ bẩn thỉu của họ, vì đời sống xa hoa phung phí sa đọa vô liêm sỉ của họ. Thực sự, với Nhã trong giây phút này nàng biết, tuổi trẻ vẫn có lầm lỗi sa đọa của tuổi trẻ...

(CÒN NỮA)



ÂU-PHỤC ĐỢT SỐNG MỚI

90, LÊ - VĂN - DUYỆT nối dài
(gần Ngã Ba Ông Tạ)



TAILOR'S

CHIẾN

Kỹ Nghệ Thực Uống Việt-Nam MERRY REALM

Sản xuất các loại nước giải khát đựng
trong chai nhựa dẻo (Plastique)

- Nước cam
- Nước thơm
- Sữa trái cây
- Yaourt
- Kem

Văn phòng : 116 Gia Phú Chợlớn

Điện thoại : 36.756

Trung tâm bán lẻ :

43 Tổng Đốc Phương Chợlớn
(NHÀ MÁY 100/26 BÌNH THỚI QUẬN 11)

D.T. 50.493

người chết có thể nói chuyện với người sống không?

(Tiếp theo ĐỜI số 13)

Muốn tránh ác mộng thì phải kiêng ăn những vật có bùn màng như rùa, trâu bò, chó và đừng tự tưởng những việc tà dâm, ác nghịch, chờ giết lục súc. Khi ngủ, đầu tóc nên chải gỡ cẩn thận và bao lại kỹ, đầu phải hướng ra phía ngoài, như vậy tinh thần sẽ an tĩnh.

« Gọi hồn có thật chẳng? »

Cách đây hơn 30 năm ở Thượng Hải có ông họ Trịnh nhà rất giàu có, vì ông ta làm quan lớn trào vua Mẫu Thanh. Nay ông chết đi còn để lại một bà vợ. Từ khi ông qua đời, bà vợ trong lòng rất nhớ nhưng thường xót chồng, ngày nào cũng khóc than thảm thiết muốn làm sao được gặp mặt chồng.

Lúc đó, ở Thượng Hải có một thuật sĩ người Pháp biết phép chiêu hồn, có thể dùng pháp thuật gọi những hồn ma mới chết lên để cùng với người thân quyến gặp mặt nói chuyện, mỗi lần làm phép như thế lấy tiền công 1.000đ. Bà vợ ông họ Trịnh vì nhà rất giàu sang dù già có xài ra 1 hoặc 2 ngàn đồng cũng chẳng coi ra gì, bà ta chỉ muốn gọi hồn chồng về gặp nhau nói chuyện là trong lòng thỏa mãn rồi. Vì thế, bà ta liền rước nhà thuật sĩ người Pháp đó về nhà.

Đến buổi tối lập đàn chiêu hồn ngay ở nơi phòng khách. Sau khi tắt hết đèn điện, nhà thuật sĩ bực quá chịu không nổi liền nói:

phép trước chứng một tiếng đồng hồ, xong xuôi lại bật đèn sáng lên nhưng không gọi được hồn ma của ông họ Trịnh về.

Nhà thuật sĩ nói: « Lạ quá! Người này khó kiếm quá! Tôi ở nơi cõi âm kiếm hết sức mà không thấy. Sau tôi thấy ông ta ở nơi địa ngục, tôi gọi ông ta nhưng ra không được».

Bà vợ ông họ Trịnh từ khi chồng chết đi, trong lòng đau thương biếng ăn, biếng ngủ, chỉ muốn gặp chồng để cùng nhau nói chuyện, gặp nhau cho thỏa lòng mong nhớ, ngờ đâu nhờ nhà thuật sĩ này gọi hồn, chẳng những hồn không về được mà lại con nói là hồn đã xuống địa ngục, nên bà ta trong lòng giận quá, nổi nóng lên bảo nhà thuật sĩ rằng:

« Ông nói láo, ông gạt tôi. Chồng tôi lại ra làm việc thiện, hay bố thí cho kẻ nghèo và cất chùa, sửa cầu, nay chết đi nếu chẳng được lên thiên đường thì thôi, chờ tại sao lại phải xuống

địa ngục? Ông bảo chồng tôi xuống địa ngục là cố ý làm ô nhục chúng tôi ». Bà ta la rầy nhà thuật sĩ một hồi, lúc đó vì nhà thuật sĩ không biết lấy gì làm chứng cứ cho lời nói của mình nên cũng không dám biện bác cãi lại. Bà họ Trịnh thì cứ lải nhải nói đi nói lại mãi, nhà thuật sĩ bực quá chịu không nổi liền nói:

« Được rồi, nếu bà không tin lời tôi nói, bà còn có người

thân nào mới chết nữa, tôi có thể gọi lên cho bà để làm chứng lời tôi nói là đúng».

— Người khác tôi không cần gọi, tôi chỉ cần gọi hồn chồng tôi lên.

Bà họ Trịnh này có đứa con trai lớn cũng vừa mới chết được mấy ngày, trong nhà liền tưởng đến vợ của cậu trai này, liền nói:

« Cậu cả mới chết chưa bao lâu, nếu quả nhiên nhà thuật sĩ này có phép chiêu hồn thực, thì có thể nhân cơ hội này kêu mẹ cả lên chi phí chút ít tiền nhõng ông ta gọi hồn cậu cả về, một đằng có thể cùng nhau gặp mặt nói chuyện, một mặt có thể chứng minh việc trên ». Nói rồi xuống ngay phòng nhà dưới kêu mẹ cả thuật chuyện này, mẹ cả sợ rằng bà mẹ chồng không chịu nén tính đem tiền của mình ra trả công cho vị thuật sĩ bèn lén trên phòng khách thương lượng với bà mẹ chồng. Bà liền trả lời:

— Việc của tụi bay làm thầy kệ tụi bay.

Nhà thuật sĩ người Pháp đứng bên cạnh nghe thấy thế liền xen vào nói:

— Nếu muốn gọi hồn cậu cả thì tôi có thể bớt giá tiền phân nửa, còn 500đ thôi!

Mợ cả tuổi bấy cùn nhỏ, chồng vừa mới chết, trong lòng lúc đó cũng rất là đau đớn, cũng muốn gọi hồn chồng về gặp mặt nói chuyện cho tinh thần được an ủi, thì dầu

xai phi ra 5 hay 6 trăm đồng cũng chẳng kể gì, liền nhận lời, đem ngày sanh, tháng sanh và giờ sanh của chồng và ngày chồng chết khai ra. Sau khi đã dự bị xong xuôi, nhà thuật sĩ lại lên đàn làm phép.

Lần này không giống như lần trước, lên đàn làm phép không bao lâu liền gọi được hồn ma về. Khi hồn này mới về còn núp dưới gầm bàn khóc lóc một hồi, sau mới nói chuyện.

Mợ cả liền hỏi:

— Anh là tên Mô họ Mô phải chăng?

— Phải, đúng như vậy.

— Anh ở dưới àm ra sao?

— Vì tôi mới chết chưa bao lâu, còn ở trong lũ ma sơ tán chưa bị giam cầm, sợ mấy bửa nứa diêm danh thi chém tôi thế nào cũng bị giam rồi. Ôi! Lúc tôi còn sống, trọn ngày dong chơi, lêu lổng chơi bài, rượu cát bạc ăn nhậu, không chịu làm việc chánh đáng, tôi tạo nên bao nhiêu tội nghiệp, đối với em tôi có lỗi nhiều lắm. Nay tôi như vậy thì cũng đành vậy, nếu em có thể làm công đức tụng kinh siêu độ cho tôi, thì họa may tôi mới thoát khỏi rơi vào ba đường ác. Ở trong túi áo tôi treo trong tủ, hãy còn một tấm ngân phiếu, em có thể đến nhà băng đem ngân phiếu đó ra mà lanh tiễn, việc nhà nhờ em lo liệu trông coi dạy bảo con cái dùm tôi.

Người nhà liền vào trong tủ tìm chiếc áo đó thì quả nhiên ở trong túi áo có một tấm ngân phiếu. Lúc đó, người nhà lại bồng đứa con nhỏ 5 tuổi lên cố ý xúi nó hỏi hồn ma rằng:

— Ông có phải là cha tôi không?

— Phải! Con ơi, con còn non dại, phải nên nghe lời dạy của mẹ con!

Lúc đó, hồn ma cũng khóc, người trong nhà cũng khóc, trong phòng khách chỉ nghe toàn tiếng than khóc, mẹ cả lại càng khóc thảm thiết. Trong lúc bi ai đó, mẹ cả bỗng nhiên nhớ tới ông cha chồng liền hỏi hồn ma:

— Hồi nãy, mời hồn ba về, sao không thấy về?

— Nghe nói ba đã phải xuống địa ngục rồi! Nói xong câu đó, tiếng khóc của hồn ma lại càng lớn. Bà họ Trịnh đứng bên cạnh nghe

nói vay không chịu nói nên xen vào hỏi:

— Cha mày lúc sanh tiền hay làm việc thiện, nào sửa chùa này, cất chùa kia, quyên tiền bố thí thuốc men cho kẻ nghèo, ăn tống kinh sách mà có làm gì nên tội, mà sao lại phải xuống địa ngục?

Hồn ma liền trả lời:

— Nghe nói cha lúc còn nghèo khai làm quan tại Bắc Kinh, có một năm tỉnh Sơn Tây bị nạn lụt mất mùa, nhân dân thiếu lương thực nên đói kém, nhà vua sai cha đi Sơn Tây để phát chẩn. Kho quốc gia phát ra 60 ngàn lạng bạc để chẩn tế cho dân đói, cha tôi vì lòng tham ô quá đáng, đút hết vào túi riêng của mình, không phát ra một lạng nào, vì thế, nhân dân tỉnh Sơn Tây chết đói hàng ngàn muôn người. Sau đó, triều đình được tin lại phái sứ giả đến noi điều tra, cha hối lộ cho viên sứ giả mấy vạn lạng bạc nên việc này bị ém nhẹm đi. Vì thế, tội nghiệp của cha lớn quá nè sau khi cha xuống dưới âm không được mấy ngày bèn vào địa ngục.

— Cha mày làm việc thiện cũng rất nhiều, nếu cha mày có tội thì đem công đó ra chia cho tôi, đến nỗi nào mà phải xuống địa ngục.

— À, công của cha đành rằng có nhưng rõ cuộc không bù nổi với tội nghiệp cha đã gây nên. Cha có công thi sau này khi đã đền xong tội sẽ được lên thiên đường hưởng phước, nhưng hiện nay cha còn thiếu nợ cả muôn ngàn mạng người thì phải xuống địa ngục đến tội trước đã!

Xem xong tần kịch gọi hồn ma trên, chúng ta có thể kết luận rằng luật nhân quả báo ứng thiệt là sắc bén, không sai một mảy may. Người đời đọc chuyện này nên lấy đó làm gương để tự răn mình, phải nên kiêng cữ hết thảy các điều ác, làm trọn các điều lành « Trồng đưa ra, trồng đưa ra, trồng đâu thì được đâu » (chẳng que đắc que, chẳng đắc đắc đâu).

(Chuyện trên đây trích dịch trong cuốn Ánh Trần Hồi Ức Lục của ĐẠM HƯ ĐẠI SƯ).

Có thần thông hay không?

Trong khi Khoa học tiến mạnh, nào bom nguyên tử, nào những khí cụ phi hành chính phục mặt trăng, thế gian vẫn có những chuyện không sao giải thích nổi.

Tuy dụ: Sam Trạng Trinh và Nostradamus tiên đoán những việc hàng trăm hàng ngàn năm sau; Thần tiên giáng cơ (Spiritisme) Thần giao cách cảm, sự linh nghiệm của phù thủy hoặc cầu nguyện; Quỷ nhập tràng, đánh đồng thiếp, mộng mị, đồng bóng (Dédoublement) các khoa tiên tri, những phép lạ như Đức Mẹ hiện hình, Quan Thế Âm-Bồ-Tát thị hiện cứu người và rất nhiều những chuyện lạ khác nữa như các thầy Fa kia Ấn Độ chết rồi sống lại, những thầy Lạt-Ma Tây-Tạng đi như bay, các vị chân tu đắc đạo đê lại nhục thân (xác phàm) ngàn năm không rã.v.v...

Vì những chuyện khó giải nghĩa đó, cái tâm lý « lẩn bì » của nhân loại mãi tới ngày nay vẫn chưa chấm dứt. Nhiều người tin tưởng khoa học như một Tôn giáo, ngoài miệng bài xích những chuyện dị đoan kỳ bí nhưng trong thâm tâm vẫn còn thắc mắc về vấn đề thần bí. Tuy dụ: có biết bao nhiêu nhà khoa học vẫn tin tưởng Đức Chúa Giê-su phục sinh sau ba ngày bị các thầy Pha-ri-si Do thái đóng đinh trên thập tự giá.

Ngay bây giờ, người Việt Nam ta vẫn tin tưởng Thần, Thánh, Tiên, Phật có đủ thần lực cứu khổ con người. Tại các đình miếu, luôn vẫn có những người đến xin x上帝 để nhờ Thần Thánh chỉ bảo việc tương lai. Những chuyện bùa chú phù thủy vẫn còn ăn sâu vào trí óc mọi người.

Phật Giáo với Thần Thông

Đức Phật Thích Ca là một vị Giáo Chủ bài xích chuyện thần thông. Trong hàng đệ tử của Phật có Tôn Giả Mục Kiều Liên thần thông bức nhất, nhưng ông này lại bị Phật quở trách rất nặng khi ông thi thoảng thông trước công chúng. Vì sao? Bởi vì Phật dạy rằng « thần thông chẳng có lợi ích gì với Đạo giải thoát ». Cho dầu có thần thông đến mấy đi nữa, một khi nghiệp vô thường đến, như định thắng thiên đòn th佛法, trốn lên thiên đường hay nấp dưới địa ngục đều không tránh khỏi cái chết. Chỉ có sự Giải ngộ mới đưa đến giải thoát cứu cánh.

(CƠN NÚA)

tinh doi



TRUYỆN DÀI Nguyễn Thụy Long

14

Nàng liền thoáng nói chuyện với Bob, nhiều câu Bob không hiểu nàng nói gì, nhưng hắn cũng cứ gật đầu đại. Từ khi biết nói chút đỉnh tiếng Anh bồi, nàng trở nên hay nói, ba hoa chitch chatch, nhiều khi nàng tưởng mình chính hiệu Mỹ đen, nàng nói chuyện bên Hoa Kỳ như nàng sinh trưởng ra ở bên đó.

Chiếc xe taxi queo phải queo trái, Ri bỗng chồm người lên, hé vào tai người tài xế già :

— S...l...th...ö...ö...p... (stop)

Chiếc xe ngừng lại ngay chính trước cửa tiệm ăn, Ri gật đầu :

— Guất ! (good)

Bob xuống xe trước, hắn tới mở cửa xe cho Ri, nàng bước ra ngoài, nàng mở xác tay lấy tiền trả tiền xe, nàng cố tình để lòi ra những đồng đô la xanh, đỏ, nàng quăng tờ giấy bạc năm trăm đồng cho người tài xế, nàng quay đi, nàng hơi hả lòng hả dạ, nàng hạnh diện vô cùng, đám con nít chạy theo ngửa tay xin tiền, Ri lại nói :

— N..ö..ö..

Ri bỗng nhìn thấy một hàng bán tầm ruột mắm ruốc ở cạnh nhà hàng, nàng bắt thèm, nàng tiến lại, những trái tầm ruột chín vàng hiện ra trước mắt với tố mắm ruốc, với những lát ớt đỏ trộn lẫn trong thật ngon lành, nàng khoái ăn món quà bình dân này lắm, món quà mà nàng ăn không biết chán hời

nhỏ. Người đàn bà ngồi bên hàng cùi thấp đầu chào kính nàng, nó mở cánh cửa kính dày, hơi lạnh từ trong nhà hàng ủa ra mát rượi, Ri cặp tay Bob đứng đĩnh đi vào. Ngồi vào bàn ăn Ri lại mở gói tầm ruột ra ăn nhem nhém với mắm ruốc, nàng thấy món ăn này khoái khẩu hơn những món ăn đắt tiền trong thực đơn, ớt cay xé xé trên đầu lưỡi nàng, nàng nghĩ bụng ngày xưa hồi nàng còn bé từng thèm món này mà không có tiền mà mua. Ri tính quái nhìn Bob, hìn có vẻ ngán món quà này. Ri nói :

— Guất !

Hắn nhăn mặt :

— Nô gút.

Ri cười hề hề.

IX

Người đàn bà ngồi trước mặt Ri và Bob là bà Tư, ông Tư cũng ngồi khép nép trên một cái ghế gần đó, ông ta trờ nên ít nói, thật ra ông cũng chẳng biết nói gì, ông ta đang hồi tưởng lại những ngày Ri còn ở trong căn nhà này, những việc làm của ông, trận đánh ghen của vợ ông, cứ nghĩ đến ngày đó ông lại thấy tai mình nóng lên. Ri trở lại nàng mua quá nhiều đồ tặng cho gia đình ông, một chiếc máy may mới tinh hảo hạng tặng vợ ông, còn ông thì thuê lá Mỹ con ông cả núi đồ chơi, kẹo bánh.

Thằng bé Thảo đang đứng kẹp trong hai chiếc đùi của Ri, tay nó cầm khẩu súng giả mạ kẽm bóng loáng, bà Tư cố tình như không nhớ gì đến vụ bà đánh đập Ri thuở nào, giọng bà ra chiều cảm động :

— Chị còn nhớ đến chúng tôi mà về thăm như vậy là quá rồi, quà bánh làm gì cho tốn kém.

Ri vuốt tóc thằng Thảo :

— Dạ, không đáng bao nhiêu bà chủ, chồng cháu dễ thương lắm, nó thấy cháu nói về thăm ông bà nó bắt cháu phải mua đồ về biếu, cháu nói ông bà đối với cháu tốt lắm, cháu coi như cha mẹ.

Ông Tư thấy nhói lên ở trong lòng khi nghe Ri nói như vậy, không lẽ Ri quên những ngày khổ cực cũ, một con người không thể dễ quên như thế được.

Một cuộc trả thù cay đắng, nó đang ném tiền vào mặt vợ chồng ông, nó đang xỉ vả ông bằng những lời lẽ nặng nề nhất. Bà Tư thi có vẻ khoái tǐ cái máy may, một cái máy may mà suốt một đời bà ao ước, số tiền ông Tư kiếm về chi tiêu ăn uống trong nhà còn thiếu, nói chi mua nổi một cái máy may ra hồi cho vợ. Bà Tư nói chuyện với Ri mà mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiếc máy may, luôn cả máy thêu. Dù không biết thêu bà cũng muốn đứng dậy ra sờ lên miếng gỗ bóng loáng, muốn đập thử chiếc máy để nghe tiếng kêu êm ái của chiếc máy Necchi hảo hạng. Thấy ngồi im lặng mãi coi cũng kỳ, bà lên tiếng hỏi :

— Sao vợ chồng không dọn về Saigon ở mà ở tuốt tận ngoài Qui Nhơn.

— Dạ ánh chỉ huy ngoài đó, mà chúng cháu cũng sắp về Mỹ.

— Về Mỹ hả, bao giờ về ?

Ri quay sang xì xò tiếng Mỹ với Bob, nàng thông ngôn lại :

— Dạ anh cháu nói còn hơn một năm nữa mới hết khế ước.

— Nghĩa là hơn một năm nữa mới về Mỹ ?

— Dạ.

— Thời tôi cũng mừng cho chị.

Bà hỏi ngay :

— Có tin mừng chưa ?

— Dạ chưa thấy có, nhưng cháu cũng hy vọng,

— Chị tính thế là phải, này phải lo làm hòn thú đì nghe !

— Dạ, cháu cũng đang lo.

Bà Tư nhìn Bob, nói với Ri :

— Chị tốt số lắm đó, tôi thấy thằng này cũng hiền lành.

— Dạ ánh thương cháu lắm.

— Bao giờ có tin mừng nhớ viết thư báo cho vợ chồng tôi biết nhé,

Ri chợt nhớ đến cái đòn gánh bà chủ phang vào đầu nàng ngày nào, hòn đó một bên má nàng xưng vù, đột nhiên nàng đưa tay lên sờ má, nàng nhìn vào mắt bà chủ cũ của mình, vẫn cái dáng dấp bèn ủn ỉn của một con lợn trắng Mỹ sạch sẽ, bây giờ thì bà đang tươi cười, ông chủ thì ngồi cúi gầm mặt, ông không biết nói chuyện gì với Bob, ông không biết nói tiếng Mỹ. Nhớ đến cái đòn gánh của bà chủ, Ri lại nhớ đến lòng tốt của con Tý móc túi, mình sẽ phải đi thăm nó khi ra khỏi căn nhà này, nhưng nàng không quên mục đích của mình. nàng hỏi bà chủ :

— Thưa bà chủ, bà chủ còn nhớ mộ má cháu ở đâu không ?

Bà chủ hơi ngạc nhiên rồi quay lại hỏi chồng :

— Ông có nhớ mộ mà cõi Ri ở đâu không nhỉ ?

Ông Tư chậm chạp ngước lên :

— Tôi không nhớ nữa, nhưng muốn biết thì phải về làng, chắc làng mạc mình bây giờ không còn ai, tôi nghe ở vùng mìn thuộc vùng sôi đậu, không thể về được đâu, nhất là cõi ấy và ông Mỹ này.

Ri nói ngay :

— Thưa ông chúng tôi đi máy bay trực thăng, ông cứ biên cho tên làng, xã, quận, tỉnh thì anh ấy sẽ tìm ra liền.

Bà Tư ngạc nhiên :

— Vậy hả, tài thế sao ?

— Dạ lính Mỹ ở khắp nơi thi anh ấy tìm chắc cũng không khó khăn lắm.

Ông Tư hý hoáy lấy giấy bút biên chép trao mảnh giấy cho Ri, nàng coi qua rồi trao lại cho Bob. Ri nói với Bob một tràng tiếng Mỹ, Bob thận trọng coi

lại mảnh giấy rồi cất vào túi áo, gã gật đầu lia lịa. Bà Tư cười cười :

— Cô định về xây mộ cho bà cụ hả ?
— Dạ, tội nghiệp má cháu chết từ trước.

— Cô nghĩ thế là phải, phận làm con mà biết nghỉ đến cha mẹ như vậy là quá lầm, tiếc rằng vùng nhà xa xôi quá chở không tôi cũng theo cô về, trước là cùng thăm mộ bà cụ, hai là thăm làng xóm mình, mồ mả họ hàng tôi còn khói ở dưới đó.

Ri chụp ngay lấy cơ hội :

— Dạ thưa bà chủ cùng về dưới với cháu, đi máy bay thì sáng đi chiều về liền mà, và lại cũng phải nhờ bà chủ hướng dẫn chở cháu đâu có quen biết ai ở dưới quê đâu.

— Cả tôi cũng đi ?

— Thưa bà chủ tôi có làm phiền bà chủ lắm không à ?

Bà Tư xuá tay :

— Ô sao lại nói làm phiền, mình bà con với nhau, giúp được nhau gì tôi đâu có ngại ngùng gì.

Ông Tư càng thêm xấu hổ về những lời vợ nói, nhưng ông không thể làm sao được, ông mời Bob uống nước bằng tiếng Pháp. Ri đề ý đến căn nhà sau bao năm nàng bỏ đi, căn nhà cũng không có gì thay đổi, hình như nghèo nàn hơn khi nàng bị đuổi đi. Ri tiếc rằng sao ông bà chủ không đổi tốt với nàng để nàng được quý mến ông bà chủ mình một cách chân thành, bây giờ bắt cứ lời nói tử tế nào của bà chủ cũng làm Ri nghĩ ngược lại, nàng lại càng muôn nhìn rõ bộ mặt bà ta hơn, nàng muốn cả những người hàng xóm nhìn rõ bộ mặt bà ta nữa chứ không phải một mình nàng.

Ri lên tiếng hỏi :

— Thưa bà chủ mấy người hàng xóm nhà mình vẫn ở đây đó chớ ?

— À, có người còn ở đây và cũng có người đã dọn đi.

— Bà hai Dậu còn ở đây không ?

— Ô... còn...

— Bà có khá hơn ngày xưa không ?

— Vẫn thế.

— Tôi nghiệp bà là người tốt mà trời bắt tội nghèo hoài.

Bà Tư vui miệng nói luôn :

— Tôi nghiệp bà mới mất thằng con trai lớn.
— Sao, anh Kiên ấy hả ?
— Ủ thằng Kiên, nó tử trận.

— Trời ơi, thời cháu phải sang thăm bà một lần, cháu giúp đỡ bà ấy ít tiền.

Bà Tư toan cản, nhưng không kịp nữa, Ri đã đứng dậy, nàng liu riu nói với Bob, Bob ngồi lại, bà Tư đành đưa Ri ra cửa, bọn con nít trong xóm bu đông, nhiều đứa đã lớn, có đứa còn nhận ra Ri, có đứa leo leo kẽ :

— Chị Ri trước ở cho nhà bà Tư đó, bà Tư đành đuổi chị Ri đi...

Bà Tư bầm gan tím ruột, nhưng bà không biết phải làm gì hơn là im lặng. Chỉ một lúc sau cả xóm biết con Ri đen, con ở nhà bà Tư bày giờ lấy Mỹ giàu có trở về thăm xóm giềng, bọn con nít thì ra chiếc xe hơi Huê Kỳ Bob thuê để lái đi chơi, sờ mó, chúng nhìn Ri bằng con mắt thán phục :

— Chị Ri giầu ác.

Ri thấy hỏi lòng hỏi dạ, nàng phân phát bánh kẹo cho con nít, nàng chào hỏi người lớn, giúp đỡ người này người kia, Ri thấy mỗi hận ngày nào đã được rửa sạch, nàng thăm cảm ơn Bob, nếu không có Bob có lẽ đời nàng còn sống mãi trong tối tăm.

Ri vào nhà, con nít bu đen trước cửa xem nàng, xem Bob, bà Tư đuổi thế nào chúng cũng không đi. Ri hả hê từ giã bà chủ :

— Cháu xin phép ông bà chủ cháu về, ngày mai có máy bay cháu sẽ đến đón bà chủ.

Ông bà chủ cũng muốn tổng khứ Ri ra khỏi nhà cho xong, Bob bắt tay ông Tư, Ri lên ngồi cạnh Bob trong chiếc xe Huê Kỳ lồng lẩy, nàng đưa tay chào mọi người, chiếc xe lăn bánh ra đường, bọn con nít chạy theo đánh đùa lèn đít xe đến tận ngoài lò. Ri ngả người trên nệm xe, nàng giấu 1 nụ cười, nàng thấy đời còn đẹp quá, nàng ngả đầu trên vai Bob, nàng muốn thường hồn một cái hôn thật kêu.

Bob hỏi nàng :

— Mày bằng lòng chưa ?

— Rất bằng lòng, cảm ơn mày, ngày mai mày phải lo máy bay cho tao, tao sẽ thương mày hơn.

— Tao sẽ hết lòng.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, Ri lại nhớ đến Tí. Thành phố đã lên đèn, chốc giờ này con Tí đã đi làm ăn về. Ri bảo Bob quẹo về ngả chợ Bến Thành, qua từng con đường, nàng nhớ lại đã vắng cửa mình, buổi chiều hôm đó, cũng trong khi đèn thành phố vừa bật sáng, nàng bị đuổi khỏi nhà bà Tư, nàng lang thang trên những con đường này, một bên mặt nàng xung vù đau nhức nhối.

Nàng đã đứng tựa lưng vào bức tường kia, có bao giờ nàng dám nghĩ mình được ngồi trên một chiếc xe hơi. Chính bức tường kia nàng ôm bụng đòi đứng trú mưa, nàng như còn nhìn thấy con Tí đứng lom khom cat cái túi quần tây, tất cả kỷ niệm bật sáng trong đầu nàng. Bữa cơm bình dân, căn nhà xiêu vẹo của con Tí, nàng làm sao quên được.

— Mày đi đâu ?

Bob hỏi, Ri ngồi ra cửa xe, nàng bỗng reo lên, ra hiệu cho xe ngừng, trống ngực nàng đập thình thịch nàng tung cửa xe chạy ngay xuống vỉa hè, đúng là con hẻm nhà Tí. Nàng đi vào con hẻm, mặc mọi người nhìn ngó nàng, nàng hỏi một người đàn bà, bán bắp nướng, người đàn bà mà Tí đã mua bắp của bà ta cho Ri ăn :

— Bà biết con Tí đâu không ?

— Con Tí, con Tí nào, con Tí móc túi phải không ?

— Dạ, con Tí móc túi đó.

Người đàn bà ngừng tay quạt lò than **ngẳng lên** nhìn Ri :

— Cô là thế nào với nó ?

— Một người bạn.

— Nó có bạn như cô ?

— Dạ, có sao đâu ?

— Nó chết rồi.

— Nó chết rồi...

Ri nói như la lên, nàng thấy người mình lạnh toát, nàng lắp bắp :

— Nó chết rồi, tại sao nó chết ?

— Cách đây khoảng nửa tháng tôi thấy con nít nói chuyện nó móc túi người ta, bị người ta rượt, nó chạy băng qua đường rồi bị xe cán chết.

Ri lặng người, nàng nhìn vào con hẻm, nàng như còn nghe thấy tiếng nói léo nhéo của nó đau đớn, như còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nó thoan thoát đầu dây.

Người đàn bà tiếp :

— Tôi nghiệp nó, nó móc túi nuôi mẹ nó trong tù, năm vừa qua nó làm ăn xui xẻo bị lính bắt hồi.

— Má nó ra chưa ?

— Lần này thi không còn hy vọng, tôi nghe nói má nó bị án lưu xứ.

— Án lưu xứ nghĩa là làm sao ?

— Không bao giờ còn hy vọng ra khỏi tù.

Ri quên cả cảm ơn, nàng quay đi ra xe, Bob đã mở cửa sẵn cho nàng. Ri thẩn thờ lên xe, nàng thả rơi người xuống nệm. Bob với tay đóng cửa xe :

— Mày đi ăn với tao ?

Ri lắc đầu :

— Tao không ăn.

— Mày làm sao vậy ?

Ri không trả lời, nàng ngửa đầu trên nệm xe, nước mắt nàng úa ra, Bob không hiểu tại sao nàng lại có thái độ ấy. Hắn dỗ dành nàng, nhưng nàng lắc đầu :

— Mày đưa tao về.

— Mày không ăn ?

— Không, mày đi ăn một mình đi.

Bob càng thắc mắc, hắn thấy Ri buồn hồn không yên tâm được, hắn nhìn trộm nàng, vẻ mặt nàng coi như lưỡng buồng bã. Bob đành đưa nàng về khách sạn. Ri thả rơi người trên nệm, úp mặt trên gối, hai bàn tay Bob đặt trên vai nàng, hắn muốn chia sẻ nỗi buồn khổ nào đó với người con gái này, hắn hôn lên cổ nàng :

— Tao sẽ cố gắng lo máy bay cho mày về thăm mộ mẹ.

Ngày hôm sau Bob trở về phòng, hắn buồn bã nói :

— Tao xin lỗi mày, vùng quê mày bây giờ đang đánh nhau dữ dội, máy bay không thể xuống được, tao đã cố gắng hết lòng của tao,

Ri thoáng buồn, nàng hồn Bob một cái tên công, bây giờ nàng cũng không còn thiết tha về quê hương mình nữa, nàng nói với Bob.

— Thời minh về Qui Nhơn.

— Mày không thích Saigon nữa à ?

Ri lắc đầu :

— Tao chán rồi.

Tự nhiên Ri thấy nhớ căn phòng của mình ngoài An Túc, căn phòng tuy nhỏ bé mà đầm ấm, nàng nao nức trở về nơi ấy. Nàng trở lại tâm trạng bình thường, nàng thấy chán cả sự se sua, sự se sua chỉ mang lại cho nàng sự chán chè, sự thỏa mãn nhất thời. Ri úp mặt vào ngực Bob, nàng chỉ tìm thấy sự ẩn náu cuối cùng của nàng ở Bob, nàng muôn quên hình ảnh của Tí nắm sóng suýt máu me bết nàng lại thấy rùng mình. Nàng vòng tay ôm chặt lấy Bob. Bob hòn nàng :

— Mai đi máy bay Air VN về ?

— Không, đi máy bay quân sự cho đỡ tốn kém ? Bob hơi ngạc nhiên về sự thay đổi của Ri, hắn lại nghĩ rằng Ri buồn vì không được tới thăm mộ mẹ, hắn hứa hẹn :

— Lần sau vào Sài Gòn mặt trận ở quê mày yên tao sẽ đưa về thăm quê.

— Tao không muốn về Saigon nữa.

— Mày không muốn thăm mộ mẹ mày nữa à ?

Ri lắc đầu :

— Thời, khỏi cần nữa.

— Tao hứa sẽ đưa mày tới thăm mộ mẹ mày được mà.

Nhưng tao không thích tới thăm nữa.

— Mày giận tao ?

— Không, tao yêu mày nhiều hơn.

— Mày ở lại Sài Gòn mấy hôm nữa làm hòn thú.

Ri lắc đầu :

— Để lần khác, khi nào sắp đi Huê Kỳ, bây giờ tao chán Sài Gòn, rồi, tao muốn về, tao nhớ bạn tao, nhớ Lê,

Bob nắm gối đầu trên cánh tay mình, nhìn lên trần nhà :

— Tháng sau tao về Mỹ, tao sẽ sửa sang lại căn nhà trước khi đón mày về.

— Mày đi có lâu không ?

— Tao đi chừng hơn nửa tháng thôi, trước khi tao đi tao đưa cho mày tiền nhiều, mày đừng lấy thẳng khác nghe.

Ri phì cười, hù :

— Nếu mày bê bối tao lấy thẳng khác.

— Tao không bê bối, tao tốt.

Ri chồm lên người Bob, hôn lên môi lần nữa, nàng thọc lèc cho hắn cười xẳng xắc, thẳng này vốn có máu buồn.

(CÒN NỮA)

Tờ hồng dê đứt

Trong một cao lầu ở Philadelphie, có một thiếu phụ thật duyên dáng, đẹp rực rỡ kể truyện cho một bà bạn nghe rằng; hai vợ chồng bà đã đi tìm khắp xứ, mãi mới gặp được một mục sư để xin thay đổi cái lê cổ truyền của buổi hôn nhân tại giáo đường. Lẽ ra hai người hôn phối trước bàn thờ Chúa trả lời « có » khi được hỏi có bằng lòng ăn ở với nhau không, thì cặp vợ chồng này vì muốn tỏ ra là trung thành với nhau mãi mãi đã thay câu nói sống với nhau « mãi mãi » bằng câu « sống với nhau cho đến khi cái chết đến làm cho ngăn cách nhau ra ». Cặp vợ chồng này muốn nói rằng họ sẽ yêu và sống với nhau vĩnh cửu.

Một lý tưởng về hôn nhân như vậy đáng khích lệ lắm. Giả thử đa số các cặp vợ chồng mới ngày nay đều có thể sửa đổi câu nói của họ tất sẽ là những tiếng những câu như « nếu », hoặc « có thể », hoặc « cho đến lúc nào chúng tôi còn thấy hòa thuận được với nhau ». 1 cô sinh viên được học bằng cô ta muốn lấy chồng cô hỏi bà Khoa trưởng rằng: nếu như cô lấy chồng mà cuộc hôn nhân đó vỡ thì liệu cô trở lại trường có được học bằng nữa không. Trong thế kỷ này, người ta ghi nhận các cuộc ly dị càng ngày càng tăng tiến quá nhiều. Trong một ngàn năm qua một số các xã hội văn minh đã thường cũng chưa có nỗi con số các vụ ly dị nhiều bằng nước Mỹ trong vòng 25 năm trở lại đây. Đồ đồng, cứ bốn cuộc hôn nhân thì có một vụ ly dị. Hiện tượng này hàng năm làm xáo trộn cuộc sống của 1.300.000 đàn ông bà và trẻ con. Tại Âu Châu, ly dị ít hơn tại Mỹ đến hai lần. Ở Mỹ, hàng năm có đến một triệu vụ đứt sợi tơ hồng, anh đi đằng anh tôi đằng tôi, như thế là đến một nửa các cuộc hôn nhân đã đứt vỡ.

Nghiên cứu về hiện tượng đứt vỡ hôn nhân, người ta đỗ lỗi rất nhiều cho hình thức sống của xã hội tân tiến ngày nay ở nước Mỹ. Một khác theo nhà xã hội học Willard Waller, thì các cuộc hôn nhân vì tình ái, tức là ít nhiều có mầu sắc lăng mạn ở trong, là những cuộc hôn nhân dễ bị tan vỡ nhất; thực tế sẽ làm mất đi những thơ mộng, và thực tế biến thơ mộng không đạt

những kết quả của một cuộc điều tra quốc tế về tình dục và thanh niên



trích dịch cuốn
TÌNH DỤC
HOANG LOẠN
(THE SEXUAL
(WILDERNESS)
của VANCE PACKARD

(Tiếp theo ĐỜI số 13)

được thành hậu thù chán ghét.

Và dưới đây, là những sự kiện đã góp phần vào con số quá lớn lao của các vụ ly dị tại nước Mỹ;

1) Nhìn về trước mặt, sao con đẻ thường dẫn đến khi cái chết đến chia rẽ chúng tôi dài thế, năm tháng chồng chát làm hai kẻ sống với nhau bây giờ trở thành phải chịu đựng nhau. Tuổi càng trọng, càng muôn ly dị nhau, ngoài bốn mươi tuổi lúc ấy giờ nhìn về ngày mai đã muôn thấy cuộn đời đổi mới, sự xuống dốc của tình yêu muôn lại lên dốc với một cuộc tình mới.

2) Chừng hai năm rưỡi sau khi ly hôn, người ta lại lấy vợ lấy chồng.

Trong thời kỳ đợi chờ tìm được duyên mới, người ly hôn cũng hay đi tìm thú vui xác thịt ở nhiều nơi. Với những cuộc tình duyên lần thứ hai, có đến hơn một phần ba lại ly dị lần nữa.

3) Vì có công ăn việc làm, các bà vợ quan niệm rằng: không lẽ gì mình cứ phải sống mãi với người chồng mình hết yêu thương rồi, người chồng ấy mình lấy chẳng qua chỉ vì vấn đề kinh tế mà thôi.

4) Trong một xã hội hàng ngày tai nghe mắt thấy những tiến bộ, đổi mới, tại sao lại cứ phải ràng buộc mãi vào một kẻ cũ quá rồi, có khác gì cứ phải cưu mang với chiếc xe cũ giữa đám những

xe mới từng ngày tung đồi mới thêm nữa!

5) Tất cả mọi xã hội cho phép đám thanh niên chưa đủ trưởng thành sống với nhau, là đã đón nhận sẵn những thất bại đỗ vỡ, bởi quan niệm đã được đặt bằng thời gian sôi nổi chốc lát, chứ không phải là cả cuộc đời lâu dài. Lại còn hiện tượng những cặp vợ chồng đã ly hôn, nhưng vẫn sống với nhau như vợ chồng, như thế là họ ly hôn vì không muốn có những ràng buộc phức tạp về tình cảm, sự yêu thương và tận tâm đối với nhau không còn nữa, mà chỉ còn những tranh hò hò về hưởng thụ xác thịt mà thôi. Thế rồi, mạnh ai nay trái ấy đi tìm người tình mới, hoặc công khai, bí mật.

Nhà tình dục học Kinsey nhận thấy rằng đến tuổi 40, một nửa các ông chồng và một phần tư các bà vợ ít ra cũng có một lần phiêu lưu đi ngoại tình. Theo Kinsey, thì trong 1.100 bà có chồng, thì có đến 16% vẫn thực hiện những cuộc hẹn hò trai gái, nhưng lại không đi đến mức độ chót là ngủ với tình nhân của các bà. Về con số một phần tư các bà vợ đi ngoại tình, Kinsey ghi nhận được có đến 2/5 đi ngoại tình sau khi lấy chồng được một năm.

Các nhà tình dục học ghi nhận các lý do sau đây để cho các vụ ngoại tình tăng thêm nhiều;

1) Sự hệ trọng về giáo dục tình dục cho các người có vợ có chồng, mặc nhiên cho phép họ thử những khả năng quyến rũ của họ.

2) Sự thịnh hành của các loại thuốc ngừa thai, bảo đảm an toàn cho những vụ ngoại tình chơi ngang không sợ bị mang thai bất tử sinh rắc rối.

3) Đàn ông thì thường muốn đẻ xuống cái ý nghĩ không đủ khả năng của họ, trong khi ấy thì các bà muốn trả thù một kẻ khác hoặc tìm một phương thuốc chữa trị cho sự cô đơn của các bà.

4) Một số tìm người an ủi, thay thế cho người hôn phối đã thấy chán trong gia đình.

xe mới từng ngày tung đồi mới thêm nữa!

5) Sự cô đơn của một số các bà vợ có chồng luôn luôn vắng nhà khiến cho các bà trở thành nhí nhảnh dễ dãi với những người đàn ông gặp ngang đường.

6) Những cặp vợ chồng mới trong xã hội hôm nay vì phải hoạt động nhiều nên phải làm quen với nhiều nơi, thành thị là những nơi hẹn hò thật thích hợp, hơn là những tỉnh lẻ xa xôi. Nơi nào càng đông dân cư, nơi ấy càng xảy ra nhiều những vụ bất trung ngoại tình.

7) Các bà trong những lúc xã giao hay uống rượu, rượu và để làm cho các bà khó thủ tiết, ý thức vì men rượu mà mất đi, ngoại tình dễ xảy ra.

Đã hẳn là không phải những nguyên do trên đều có ở tất cả mọi cặp vợ chồng, mà còn phải nhìn vào thái độ tình yêu và hôn nhân cùng tư cách của người chồng nữa. Người đàn bà Pháp không đặt nặng vấn đề ngoại tình của chồng mình bằng người đàn bà Mỹ, các bà vợ Pháp quan niệm chồng mình ngoại tình, nhưng vẫn sống yên vui với gia đình là được. Nhiều cuộc điều tra cho thấy: nhiều cặp vợ chồng đã thực hiện những cuộc ngoại tình để tìm lại tình yêu và bền vững cho cuộc sống hôn nhân của họ. Cái giá trị của tình thần trong hôn nhân xét ra mới quan trọng, chứ không phải là những vấn đề của xác thịt, đã làm cho hôn nhân bền vững. Còn nếu như nhìn vào thực trạng hàng năm phân nửa các cuộc hôn nhân ở Mỹ đỗ vỡ, cuối cùng thì là đòn bén chia tay nhau, chúng ta mới thấy được cái sự thật của sự bất trung, nó là một thứ gì đỗ vỡ như thủy tinh chục không phải là bền dẻo như chất xốp có khả năng co giãn vững bền. Chúng ta cần phải đặt thành câu hỏi: trong tình trạng ấy, có hay không có sự rối loạn trong phép điều hành cuộc sống gia đình? Hoặc giả, chúng ta đang bắt đầu bước vào một kỷ nguyên nào đó?

ooo

Những tiên liệu viễn ảnh và kinh nghiệm

Chúng ta đã khảo sát sự tiến chuyền về các liên lạc giữa đàn ông và đàn bà, chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề đã nêu lên. Trước hết, chúng ta thấy rằng: không phải là tất cả mọi thay đổi, đều là một tiến bộ tốt.

Cách đây không lâu, một giáo sư của trường Đại Học Harvard có tiên đoán rằng: vì vấn đề nhân số thế giới gia tăng, đến một lúc nào đấy nhân loại sẽ phải tìm cách để hạn chế bớt khuynh hướng đâm dục trong các kiểu cách áo quần, trong các lãnh vực sân khấu nghệ thuật và trong các phương tiện thông tin quen biết để cho vấn đề sinh sản không còn gia tăng nữa. Tuy thế, giữa sự gia tăng tình dục với sự sinh đẻ trong gia đình, bây giờ đang có những sự kiện trái ngược nhau. Trước kia, mỗi gia đình có đến 8, 9 đứa con, hoặc hơn thế nữa, bây giờ mỗi gia đình có nhiều lắm là ba đứa. Hiện chúng ta đang sống vào một thời đại chưa từng có trong lịch sử, thời đại của áp lực kỹ thuật, khoa học và kinh tế với những sức mạnh nó làm thay đổi cả những bang giao giữa nam và nữ.

Sức mạnh đầu tiên, phải kể đến, là những phương pháp ngăn ngừa thụ thai, những phương pháp vừa giản dị, vừa bảo đảm chắc chắn; những phương pháp ấy có thể áp dụng trước hay sau khi giao hợp cho các cặp vợ chồng hay trai gái không phải vợ chồng. Những loại thuốc viên uống từ ngày thứ 5 sau khi người đàn bà có kinh nguyệt, kéo dài đến ngày 20, vẫn còn bị coi là phiền phức, bởi nếu quên uống một ngày thì có thể bị thụ thai. Loại thuốc viên «ngày hôm sau» ra đời cho phép người đàn bà hoàn toàn yên lòng dù rằng đêm hôm trước đã tận tình hưởng thụ, sáng hôm sau chỉ uống một viên cũng đủ bảo đảm không lo sợ gì nữa; loại thuốc

Thoa CRÈME THORAKAO da mặt mịn màng, khỏi nhăn, khỏi khô

viên này rất quý cho trường hợp các cô gái bị hiếp dâm. Tuy thế, người ta vẫn cho là bất tiện, vì hàng ngày phải dùng đến thuốc, người ta đang nghĩ đến những loại thuốc khác, chẳng hạn dành cho đàn ông uống hay tiêm, thuốc sẽ làm cho tinh trùng (không phải là tuh khí) không sản xuất và mọi cuộc giao hợp sẽ không thể đưa đến việc thụ thai. Người ta cũng nghĩ đến những loại thuốc này cho phụ nữ, loại thuốc có hiệu nghiệm hai hay nhiều tháng, cho đến khi nào người đàn bà muốn có con thì chỉ việc bỏ thuốc ra khỏi cơ thể mình. Phần lớn các thuốc ngừa thai dành cho phụ nữ, đều có tác dụng không cho cái trứng rơi xuống với Fallop để gặp tinh trùng của người đàn ông rồi vào nằm trong vách tử cung. Còn loại thuốc viên «ngày hôm sau» thì không cho phép cái trứng đã thụ tinh được đóng lại ở vách tử cung, chính cơ thể sẽ buộc cái trứng phải ra ngoài.

Biện pháp ngừa thai, làm cho vấn đề luân lý trong việc giao hợp được đặt ra, rất có thể người đàn bà không cần giữ gì nữa, cứ việc tìm hướng khoái lạc tiền hôn nhân mà không lo lắng gì. Tôn giáo phản đối hành vi ấy, tôn giáo nói rằng: sau khi cái trứng đã thụ tinh thì việc hủy nó cũng bị coi có tội ngang với tội phá thai. Như vậy, loại thuốc viên «ngày hôm sau» không được tôn giáo chấp nhận, nhưng loại thuốc uống chiều hôm trước có thể được. Người ta lại nghĩ đến phương pháp đặt màng cản không cho tinh trùng xâm nhập từ cung làm cho cái trứng thụ tinh nhưng màng cản này thường có thể bị tuột và người đàn bà lại bị thụ thai bất giác. Các nhà khoa học mới nghĩ ra cái màng cản có chất kim loại và chế ra một máy phát tuyển nam châm, máy này đặt dưới lưng người đàn bà có kim chỉ như cái địa bàn, giúp người đàn bà định được vị trí của màng cản, biết nó có còn ở nguyên chỗ cũ hay không? Các nhà khoa học nhận thấy rằng: thời kỳ cái trứng rụng, nhiệt độ trong người người đàn bà tăng lên đột thút liền nghĩ ra một cái máy ghi nhiệt độ cân nặng chừng 10 grammes, đem máy đặt vào cửa mình người đàn bà, máy sẽ ghi đầy đủ mọi sự tăng giảm

nhiệt độ và do đó biết mà tránh các lúc giao hợp có thể thụ thai. Ở loài vật chúng có khả năng ngửi thấy mùi vị của con cái trong thời kỳ phát động tình dục, do đấy chúng tìm đến con cái để chia sẻ khoái lạc giao hợp. Người ta liền nghĩ đến việc tìm xem khi trong thời kỳ có thể thụ thai, chất oestrogène tăng nhiều trong cơ thể người đàn bà và có thể tạo cho người đàn bà có một mùi đặc biệt nào đấy mà mùi người không thể nào cảm thấy được, nếu tìm cách phát hiện được mùi ấy, có thể tránh được thụ thai.

Ở Do Thái, người ta cũng lập chế độ gia đình cộng đồng, con cái để ra cha mẹ đưa vào nhà nuôi trẻ, Chính phủ sẽ nuôi những đứa trẻ ấy cho đến khi khôn lớn. Người ta nghĩ rằng:



Một khi không còn sợ bị chửa đẻ nữa, người con gái sẽ đi tới tình trạng: «không cần phải lưu tâm đến bộ phận sinh dục của họ nữa, y như đám con trai đã từng có thái độ ấy từ lâu rồi», và gia đình cũng sẽ bị coi nhẹ. Vấn đề nuôi con trẻ được đặt thành với tất cả những giá trị của nó trong kỹ thuật, khoa học, luân lý xã hội, và tâm lý gia đình. Người ta đã nghĩ đến hình thức tổ chức Gia đình kiểu Nga Sô, trai gái tự do tình dục, muôn ly dị với nhau chỉ việc nghỉ làm việc là người hôn phối của mình biết là mình đã bỏ họ. Năm 1918, nước Nga đưa ra đạo luật thật này lừa: mời các cô gái 18 tuổi hãy đến ghi tên

ở Văn Phòng Tình Ái Tự Do, tại văn phòng người ta sẽ đề nghị với các cô một lô các cựu, các ông, tùy Nga Sô và Do Thái, tất không thể chấp nhận được hình thức tổ chức Gia đình như vậy,

(CÔN NỮA)

năm 1939 Nga ra luật cấm phá thai, năm 1944 tiến đến khát khe hòa nhân làm cho các vụ ly hôn trở thành khó khăn, tốn kém. Đến năm 1950 thi gia đình ở nước Nga đã có phần vững vàng, theo chế độ 1 vợ 1 chồng, không thấy có những hình thức kích động tình dục trên báo chí... Người ta lập ra các nhà trẻ từ lúc mới đẻ đến lúc trưởng thành tất cả mọi công việc đều do Nhà Nước đảm nhiệm, cha mẹ không cần phải để ý đến con cái để có đủ thì giờ nghĩ đến sản xuất.

Trong lúc này, người ta chưa thể ước định được những hậu quả giữa cặp vợ chồng thường xuyên dùng thuốc ngừa thai, không biết tâm lý ấy có nhu cầu hay không, bởi vì mọi lo lắng đã không còn nữa. Và từ đấy, cuộc sống gia đình sẽ đi về đâu? Người ta nhận thấy gia đình tăng lên mãi, nhưng quan niệm về gia đình thì lại càng ngày càng giam xóong mức độ coi trọng.

ĐOÀN VĂN



ĐỒN CÂY

ĐỒ - QUÝ - TOÀN

Một quãng đường bị ngăn cấm vì những cây cao bị đốn xuống đang nằm ngổn ngang. Buổi trưa, người và những máy móc, những cần trục đều nghỉ việc. Chung quanh quãng đường cấm, xe cộ giờ tan sở chen chúc nhau ứ拥 lại, mỗi lúc một ních chặt thêm, đang phun phì phì vào mặt nhau những khói sảng, hơi nóng, những nét nhăn nhó mệt mỏi, những lời hậm hực tục tằn.... Tôi chắc có nhiều người đang hối hận vì đã đi nhầm vào con đường này, bị kẹt cứng không quay lại được. Nhiều người đang hối hận vì quên mang nón đứng chờ đợi mòn mỏi dưới cái nắng buỗi trưa nhiệt đới này. Nhiều người hối hận vì đi xe, sao không đi bộ. Nhiều người oán trách vì bị sống trong một thành phố thiếu người giữ trật tự. Nhiều người oán trách vì sống ở đời làm lụng vất vả, kiếm ăn vất vả, đến đi về nhà cũng vất vả. Có người nào oán trách vì đã bị sinh ra trên đời, sống ở cái thành phố lúc này, chịu những cực hình này.. Có ai muốn tự tử?

Len lỏi thoát ra khỏi đồng xe cộ chặt cứng, tôi bước vào quãng đường cấm, bước đi bằng hai chân; quãng đường trống thênh thang những khóm cây và nham chua, những tiếng kêu thích hợp với mùi nhựa cây, với màu thân cây, biết nhảy cồn những bước thật điệu nghệ. Sanh ra, tại nó đã có cái tài là vậy.

Mùi nhựa cây xông mạnh, hay là cái dáng ngỗn ngang bừa bãi của các thân thể hùng tráng của cây, cái gì đã kích thích trẻ đến như vậy?

Thế là rút cục, cây cối sẽ bị đốn hết. Nên bắt chước trẻ con mà vui hưởng một chút, vui hưởng lần cuối cùng cái thú vị mà cây cối còn áu căm tặng cho ta trước khi lìa bỏ ta vĩnh viễn, cảm ơn bạn carbromon ami». Vui hưởng lần cuối nữa đi, mấy chú bé, tại bay tài tình thật. Tôi không bõ lỡ dịp. Tôi ngồi xuống giữa đám cây lá, tôi ngửi, ngửi cho đã, ngửi cho sướng, cho khoẻ cái thân. Mùi nhựa cây kích thích hơn tất cả những chất kích thích hàng ngày: khói thuốc, vị cà phê, những âm thanh nghèn nèn phát ra từ băng nhựa (băng nhựa không thở) những cuộc truyện trò nhạt nhẽo, (những mặt người nhìn nhau đến nhẫn thín như những chiếc ghế sắt trong một tiệm cà rem). Ngửi mùi nhựa cây một lần cuối. Hưởng cái thú vui đó đi. Trước khi tận thế. Như những tù nhân trong toa xe bit bùng bị đưa rời lò sát sinh, đang vui hưởng ái tình với nhau một lần cuối. Thật là một thú vui khoẻ mạnh sung sướng.

Thế là rút cục cây cối sẽ bị đốn hết không có cách nào khác. Đinh luật về sự tăng trưởng khổn nạn của cái đòn chí chó đẻ.

Người ta cố gắng giữ cây cối ở lại, cố giữ lại lấy mấy nǎn rồi. Nhưng mà rút cục thi cũng phải đốn đi. Một định luật đó. Những cái định luật chó đẻ nó bảo ta rằng anh sẽ phải sống như vậy, như vậy vì tiện nghi công cộng, vì điều kiện kinh tế, vì nhu cầu công vụ, đủ thứ. Trong cái xã hội tư bản đô thị hóa, càng ngày càng đô thị hóa, anh bị buộc phải đi trên con đường mà túi nó đã đi qua. Con đường nhựa phẳng lì làm đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật tối hảo, bắt buộc anh sẽ phải đi, sẽ phải dựng lên những may móc đó để để ra sơn son nhung thử sản phẩm đó, sẽ tiêu thụ ngài nghiên như những con heo vục đầu vào chậu cát, sẽ có nhiều tiện nghi hơn, nhiều thì giờ rảnh hơn, nhiều

(Xem tiếp trang 52)

ciné tivi - ciné tivi

(Tiếp theo trang 29)

BERT PARKS và DEBBIE BRYANT (Hoa Hậu Mỹ Quốc 1966) cùng đứng ra tổ chức cuộc thi Hoa hậu truyền thống của nước Mỹ. Trong một buổi trình diễn nghẹt thở với những «tòa thiên nhiên», tất cả các hoa khôi thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ lần lượt khoe thâm khoe tươi tham dự cuộc thi ngoạn mục. Cuối cùng có 5 nàng được vào chung kết là : CHERYL CONNER, hoa khôi New Jersey, SUSAN ANTON, Hoa khôi California, KATHY BAUMAN, hoa khôi Ohio PAMELA ELDRIDGE, hoa khôi Michigan và JUDITH MENDENHALL, hoa khôi Minnesota. Nàng nào sẽ chiếm ngôi nữ hoàng sắc đẹp ?

chuyện đàn bà

(Tiếp theo trang 37)

vạch áo kỵ rỉa vết ghê lở cho nhau. Bao nhiêu ung nhọt bị mổ vỡ. Nào ông bán minh tâu vila. Điện thoại công chạy về nhà tư. Nào ông Hạ chở bà Hạ đi hóng mát bằng xe của Hạ Viện. Nào những cuộc hò hét toan đánh nhau vì tranh cái pát-po để di buôn lịch, di rải độc. Nào cầu chuyện mẩn tinh làm ly giữa ông chủ tịch với cò thư ký... những cù tri di ngang qua công trường Lam Sơn đã phải bịt mũi và có người yếu gan đã khóc ré lên thè thảm...

Cứ điểm mặt sơ sơ các ông vào mùa đông năm nay, quả tinh đan ông đã tới thời kỳ lem nhem hết mức, tuột dốc và đại hạ giá thảm hại.

DIỄM TRANG



TRƯỜNG - XUÂN - THẢO

Quí Bà, Quí Cô đừng lo nữa ! Vì đã có :
phụ nữ TRƯỜNG XUÂN THẢO

là một dược phẩm mới nhất chế toàn các vị thuốc quí, dành riêng cho quí Bà, quí Cô, đái Điểu Kinh, Bồ Huyết, chuyên trị Máu Xấu, Bạch Đái, Kinh Kỳ Không Đứng, Đau Chẳng Dạ Dưới, Đau Lưng, Chóng Mát, Án Ngủ Không Được, Nước Da Vàng Mát, Hiếm, Muộn. Ai mắc bệnh trên nên tìm ngay :
phụ nữ TRƯỜNG XUÂN THẢO (nhãn hiệu Cá Bay) của nhà thuốc Sùng Nguyên, 157 Hương Lộ 14 Cầu Tre. Đồng được sỹ Trần Nguyên. Có bán tại các nhà thuốc Việt-Hoa, K.N. 71.M/BYT/2-8-69

ĐỒN CÂY...

(Tiếp theo trang 51)

trò chòi đẽ đẽ tiêu hết thì giờ rảnh hơn. Rút cục, con người là một con vật tiền thuỷ. Đó là định nghĩa mới của giống vật hai chân trụi lòng không phải gà.

Cái xã hội đó cũng đang nghiêm nát lần lần cái đầu, cái tự do trong đầu của anh, cuộc tổng động viên các tiêu thuyết gia vào ngành phoi o tòng, cuộc tổng động viên các thi sĩ họa sĩ vào ngành viết báo, cuộc tổng động viên các họa sĩ vào ngành kẻ chữ và trang trí nhà cửa, các nhạc sĩ vào ngành múa rối làm xiếc. Thế là xong. Coi chừng, chúng đang chế tạo ra những «nhà văn cấp tiến» được nuôi trong lòng của Slavomir Mrozek nhà văn cấp tiến, thi sĩ tiền phong, nhạc sĩ khuynh tả, họa sĩ tần kỲ, rút cục sẽ được người ta mua về nuôi như nuôi chim họa mi, sẽ được nâng niu trong những cái lồng đep đẽ và cất tiếng hót véo von những bản nhạc tần kỲ tiến bộ khuynh tả quá khiech.

Chẳng khác gì thật đúng như Slavomir Mrozek.

D.Q.T.

Cây mạnh như vòi nước không lồ

Cánh rừng chiều hạ hương chiêm bao

(Tô thùy Yên).

Rút cục đang bị đốn ngã.

Cây mạnh như vòi nước không lồ

như cái lá đa

(Tiếp theo trang 31)

để cái. Hiện nay, ông ta đã nổi tiếng vì là người độc nhất, trừ ông cố Tổng thống lẽ dĩ nhiên, đã nhìn thấy «cái ấy» của Người. Vậy thì còn đợi gì mà tờ nhật báo đang chờ ông ta viết, không «còn mang» ông ta một loạt bài, rình và viết về «cái ấy» của mấy ông bạn Phi luật Tân chúng ta. Chắc chắn sẽ hấp dẫn và thêm độc giả. Mau lén đi, chiều hôm tối rồi. Các bạn Phi của chúng ta đang sửa soạn lèn đường về nước, tất nhiên phải mang cái ấy đi theo. Lúc đó, muốn suru tầm và khảo cứu lại phải làm một phát xuất ngoại. rồi những giòng viết về cái đó bỗng thành câu chuyện xứ người...

Ông Marcos đã đắc cử nhờ cái mõm hùa rằng sẽ rút hơn một ngàn lính cậu về nước. Hơn một ngàn lính Phi về nước, gái Giao Chỉ sẽ nhớ nhung «cái ấy» thấy mẹ. Cái mõm anh Marcos đã làm hại những cái lá đa Giao Chỉ.

Đã đáo ông Marcos !.

Cô BẠC HÀ.

Đen như mõm chó

(Tiếp theo trang 31)

Nó làm em như thế phải không...

Vẫn có tiếng cười :

Còn hơn thế nữa !..

Người bạn Ma Tít tức giận thực sự :

Nhu thế là hết còn gì nữa. Chỉ còn như thế chứ còn gì nữa.

Tiếng người con gái trả lời thật buôn :

Em nói còn hơn thế nữa, có nghĩa là, nó cũng làm như anh vừa rồi, nhưng nó còn đỡ bình giang mai cho em nữa.

Chữa trị, tốn hết bao nhiêu tiền thuốc mà tới bây giờ vẫn chưa dứt bệnh. Hơn là ở chỗ đó.

Phóng viên Ma Tít nghe một tiếng «chuych» nặng nề như một thán cày đỗ. Và bắt đầu từ hôm đó, thẳng bạn của phóng viên Ma Tít giữ lại được một kỷ niệm của cái thứ ăn chơi

PHÓNG VIÊN MA TÍT

Hippy già hippy trẻ ăn chơi

(Tiếp theo trang 34)

Tôi thẫn thờ khi nghĩ đến hoàn cảnh đặc biệt này. Và còn biết bao hoàn cảnh khác đang đốt cháy tuổi trẻ hôm nay ? Bằng thái độ lừng khừng, tôi hỏi Phấn mà như hỏi chính thế hệ mình vậy.

— Ai đã đưa cô vào phong trào Hippy ? Vào bằng «Chống tình Yêu» này, để hành động nguy hiểm, phiêu lưu quá chừng hả Phấn ?

Con bé trả lời không suy nghĩ.

— Cha mẹ Phấn đó anh. Và cả ông thầy khốn nạn kia nữa. Cha mẹ Phấn là «Hippy già» mà. Ông bà nhất định bắt con gái phải nối gót mình trên phương diện du hí ăn chơi, còn lão Giáo sư kia như anh đã biết, nó đã dạy cho Phấn sự tội lỗi, sự lọc lừa phản bội. Nó nói mọi người phải biết yêu thương nhau, thi bảy giờ, nó tha hồ được «Yêu thương» kịch liệt, yêu thương bằng thích. Anh muốn gặp ông via bà via Phấn không ? Hôm nay ông bà tổ chức Đạ hội thoát y anh nên tới một lần cho biết.

Không đợi tôi gật đầu, Phấn vừa lôi tôi ra khỏi cửa vừa la lối Jackie và đồng bọn ra theo. Chúng tôi nhét nhau vào chiếc Mustang, rồi trực chỉ về hướng nhà Phấn. Chiếc xe lao đầu vào Saigon đêm, những ánh đèn le lói như sao sa trên bầu trời tháng tam. Qua những ngã ba, ngã tư, những bờ bãi đầu ghềnh, những hè đường lạnh lùng, rác rưởi. Sau các cánh cửa, sau ánh đèn nhạt nhòa kia, chuyện gì đã xảy ra ? Một cuộc tình tan vỡ ? Một đám mè khỏi đầu ? Một thanh toán kết thúc ? Chuyện gì đã xảy ra ? Đứa con gái ôm chàng thanh niên trong lòng, mồ hôi thảng thốt ro: mènh mang trên khoảnh ngực trần cùng lúc người mẹ ôm lấy xác con, hán vía bị một viễn đạn vòi tinh xuyên vào là phổi, nước mồ hôi người mẹ dần dưa, nếp nhăn nặn tháng bao la, ở cách đó không mấy, xã hội vốn là một bất công tuy nhiên bất công được dàn trải ra sao còn tùy theo hoàn cảnh và con người sống trong đó nữa.

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự ở đường NTC, căn nhà vĩ đại được che khuất bởi những tảng là cây xanh rì, thắm thảm. Và khi Phấn đặt cả bọn vượt cái cổng sắt bước vào, tiếng chó Berger sủa vang cùng lúc với tiếng nhạc, tiếng cười ôn ào, ập tới.

Vượt qua cái sân rộng bày nhiều hòn non bộ khác nhau cảnh tượng trong phòng khách làm mắt tôi hoa lên : khoảng 50 cặp già khú đế, ăn mặc như những cô cậu Hippy choai choai, đang ôm nhau nhảy theo một điệu nhạc. Âm độ vang ra từ cái máy hát dĩa. Tất cả thật là lơi, tinh tú, mặt ai cũng đỏ ửng, những nếp nhăn nhúm trên khuôn mặt họ càng nhăn nhúm hơn. Quả là khòi hài và lội nghiệp.

Phấn dẫn tôi đến trước mặt một ông già, râu mép đã điềm những tảng truyết trắng, nó bắt ông già bỏ thiểu phụ mà ông đang ôm trong tay, rồi xà xôi giới thiệu :

— Papa, đây là bạn mua. Papa phải tiếp khách đi chứ.

Ông già bằng diệu bộ săn đón ôm ghi lấy người con gái, ông nhắc bằng nó lên cao rồi cười hinh hích. Sau đó ông bỏ Phấn xuống, gật đầu chào tôi. Ông ra hiệu cho bạn bè thời khiêu vũ, nhạc được tắt đi, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lạ lùng, khó hiểu.

Bước lên một chiếc bàn thấp, ông già lôi cái khăn trùm kín cổ làm bung hoa giấy ra hắng giọng nói như một lãnh tụ ban hiệu thị cho bàn dân thiên hạ :

— Thưa quý hữu. Quả là hân hạnh cho cuộc chơi hôm nay được sự chiếu cố của một số Hippy...con nít. Như quý hữu thấy, Hippy trẻ Saigon sung sức lắm, họ dám hạ bệ những lứa tuổi già như chúng ta đây, đầy chúng ta khỏi sinh hoạt mồi mẻ của họ. Vậy nếu quý hữu đồng ý, tôi xin đề nghị mở cuộc thi...; chơi giữa Hippy trẻ, Hippy già, thử xem cái tuổi già đất xa trời của chúng ta, đã đến lúc...bế mạc chưa.

Ông thân sinh của Phấn vừa dứt lời, tiếng vỗ tay, la hét rầm rập trỗi dậy. Những «Hippy già», dẫn đầu là thân sinh cô bé Phấn, áp về phía chúng tôi, họ ôm ghi lấy những cô bé nhỏ nhoi, bồng các thiếu nữ trẻ ra giữa nhà rồi xúm nhau vào... làm thịt.

Tôi nhanh nhẩu lột khỏi vòng vây, kéo Phấn vào một góc cột. Con bé chỉ tay vào hướng đám đông. Ở đó, Jackie đang vùng vẫy trong vòng tay ghiết của Papa nàng.

Jackie càng phản kháng, ông già càng xưởng xã hon, tiếng cười của ông nghe thỏa mãn một cách kỳ cục.

Phấn khóc sướt mướt, trong tiếng nhạc chèn vèn, trong hơi thở hồn hập rộn ràng, trong giọng cười thủy tinh, nó tuyệt vọng nói với tôi :

— Bố, anh thấy chưa gia đình Phấn đây, có khóc nào chính cửa dẫn vào địa ngục. Anh khuyên Phấn về với gia đình ư, không bao giờ, Phấn căm thù, khinh bỉ họ.,



Hội thảo bàn lá mít...

(Tiếp theo trang 27)

chiến tranh, quên hội đàm quên mọi sự nhất là quên sự lèm bèm của bà xã!

Bây giờ anh Chủ nhiệm quay sang anh Phó Ngủ để ời anh trình bày về mục ngủ ngày, về cái đệ nhị khoái. Trong bóng tối Ma Tít tôi cũng có thể tưởng tượng rõ cặp mắt lờ mờ gác ngủ của anh Phó Nhám.

— Thưa quý vị tôi khoái cái đệ nhị khoái nhất vì «ăn được ngủ được là tiên...» ngủ được là hạnh phúc nhất vì vừa rẻ tiền vừa lành, trong giấc ngủ đời khi lại còn được làm tinh với cách mệnh phụ phu nhân tuyệt nhất trần đời hồi ai không ham? Ngủ tức là ăn cháo lú, ngủ tức là «mùi ni che tai mặc mẹ thiền hạ mặc mặc mẹ đời». Cái ngủ khoái đến nỗi đã nhiều kẻ uống Optalidon uống thuốc ngủ để ngủ được lâu hơn «kỹ» hơn, nhưng tôi chưa đến lúc khoái ngủ kỹ như thế này! vì đời còn nhiều món quà hấp dẫn chưa thử qua hết.

Tôi xin trình bày tiếp về cái khoái này. Khi ngủ trong phòng lạnh phòng lạnh thì cửa phải đóng kín, cửa đóng kín thì không biết đêm hay ngày, cửa đóng kín không còn nghe thấy súng nổ đạn reo, thấy ánh hỏa châu soi trời nhưng nếu hòa bình tôi khoái mắc vồng ngủ dưới những hàng cau, nhất là ngủ trong hương hoa cau thì chẳng có kiểu ngủ nào thú bằng!

Tôi «móc» cô Bạc Hà vào vòng chiến.

— Thế Cô Bạc Hà khoái mắc vồng vào «cột nhà» hay «cột cau»

và cô khoái ngủ trong cái hương gì?

Cô Bạc Hà cất giọng chua loét:
— Anh Tít này chỉ được cái điệu «ba que» là không ai bằng! Tôi chẳng có khoái mắc vào «cột» vào kèo gì hết, cũng chẳng hương hiếc gì cả, ngủ chiếu trải xuống sàn gỗ thôi à!

Anh Chủ nhiệm lại làm cái công việc mòi mọc, lần này đến lượt anh Phó Thọi, anh Phó Thọi thuộc loại mình già, mặt mày xanh lét, túi lục nào cũn g mang theo thuốc bồ thận và «áo mưa» mặc đầu mùa mưa đã dứt?

Bây giờ là tiếng nói của anh Phó Thọi:

— Sở dĩ tôi muốn làm chuyên viên nghiên cứu lá, một nhà thám mộc học về lá đa, lá mít, lá tre, vì tôi thấy trên đời chẳng có cái khoái nào bằng! Người ta thường nói là làm chuyên viên ngành này về già chỉ là một cái bệnh viện biết đi nhưng tôi cóc cần, tôi chỉ muốn hưởng hiện tại, hưởng những khoái cảm mãnh liệt nhất khi tôi còn tôi «xí quách» khi hết xí quách tôi cũng về như Eisenhower như Churchill sở dĩ hai ông này khoái sử dụng cọ sơn vì «cọ» của hai ông đã nhão rồi, bút vẽ của ông đã toé lòng rồi!

Bàn về mục này, phó tôi sợ quá giới nghiêm vì nó nhiều mục hấp dẫn không tiện nói ra hết, nhất là có Cô Bạc Hà ở đây! Tuy nhiên tôi có thể nói văn minh nhân loại đã cung cấp cho tay chơi trong địa hạt này nhiều tài liệu, dụng cụ, thuốc men thật tuyệt, nào máy bơm tay nào thuốc kéo dài khoái lạc, nào thuốc ngừa thai, nào thuốc kích thích, nào «áo đi mưa». Các quý vị đã rõ trong kỳ triển lãm về đặc tính ở Đan Mạch

người ta đã được dịp biết rõ hết những thứ này! Nghề chơi này rất nguy hiểm lơ to mờ là đời tàn liêng, nhất là chẳng may dính phải bệnh «teo bu di»!

Cuối cùng đến lượt anh Phó i, anh Phó i trình bày về cái sự mà từ ông lớn đến ông nhỏ từ bà lớn đến bà nhỏ trên địa cầu này đều phải làm, đó là đi i. Sau đây là lời anh phó i:

— Sở dĩ tôi chọn cái khoái sau cùng này là vì hồi nhỏ tôi bị táo bón kinh niên, sau nhờ thời buổi thóc cao gạo kém ăn toàn rau nên khỏi bệnh, lúc đó tôi mới tìm ra chân hạnh phúc ở đời có nghĩa là đi i được! Tôi khoái nhất là đồng, vừa mát dit vừa thơm, lại được xem những đàn cá đi theo những chiếc «thuyền rồng» sơn vàng như của nhà vua mà tôi vừa «đúc» và «hạ thủy», còn ở thành phố thì khoái đi i, ngồi theo kiều Giao Chỉ ngồi chuồng xí tây bắp thịt thắt lại đech «ra» được, tôi cũng khoái đi i được dùng bảo để chui vì được chui bằng chữ nghĩa thánh hiền được chui bằng các nhân vật VIP trên thế giới thì thật là một điều rất «sắc» rất khoái tี!

Khi cuộc hội thảo gần dứt thì đèn bật lên.

Cô Bạc Hà nhăn mặt đứng dậy trước nhất và kết luận thật cục:

— Đèn vời đóm! vô duyên!

Tôi xem đồng hồ thấy đã quá khuya bèn làm một phát kiếu từ lợ, nhưng cũng không thoát khỏi định mệnh. Tự nhiên cô Bạc Hà nói hứng xin đi quá giang. Mở đầu gặp cái bàn bạch bản kết thúc bằng cái sự chở cái lá đà đech thơm một tí nào. Cuộc đời đêm nay thật ma tút đúng như cái tên Ma Tít của mình!

Bột giặt



**Được tín nhiệm khắp nơi
vì phẩm chất bảo đảm**

**ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC-GIA
VNS - 046 - 1969**

VIỆT-NAM TÂN-HÓA-PHẨM Cty.
38, Nguyễn Trãi - SAIGON - Đ.T.: 38.247

**DAKAO NOËL ??
TẾT DAKAO ??**

Đán NOEL và ngày TẾT tung bùng nổ níết.
Một rừng áo dài, áo dài tay raglan, hàng trăm kiểu
áo hợp thời, tuyệt đẹp trưng diện ngoài đường, trong
các buổi dạ hội... đều mang nhãn hiệu :

Nhà May DAKAO

60 Nguyễn Huy Tự (ngã tư Cầu Bông) DAKAO
Một nhà may lớn quy tụ toàn thợ cừ khôi với:
Cai Hòa — Cai Cập chuyên mòn đồ đầm, danh tiếng
Saigon, sẵn sàng phục vụ quý Bà, quý Cô.

PHONG NGÚA

Ghe chốc, lở lói, gai tới đâu ăn lan tới đó
KHÔNG PHẢI THOA PHẾT SƠ SÀI
NGOÀI DA MÀ HẾT, DẦU CÓ HẾT
CHỖ NÀY CÙNG LỞ LẠI CHỖ KIA

Nên uống :

**Giải Phong Sát Độc Hoàn
ÔNG TIỀN**
TRÊN 30 NĂM DANH TIẾNG

Hỏi các tiệm Hoa - Việt có bán lẻ

NHÀ THUỐC ÔNG TIỀN
P.L. CHOLON K.N. BYT S6 316 — 21-8-62

Một phết mịn Tán-ký làm chấn động
trong ngành Mỹ-phẩm, và khách
hỏi hoa phong nhã chờ đợi từ lâu:

Inlime

NƯỚC HOA XỊT

* BẢO CHẾ TÍNH VỊ THEO CÔNG THỨC ÁU-MỸ.
* MÙI THƠM QUÝ PHÁI SANG TRỌNG
ĐIỂM NHỜ VỚI CHẤT HIBISCONE.

PARFUMERIE-SAVONNERIE VINA



VIÊN NGỌT DỄ UỐNG
COTRACYN

SỰ
CÔNG HIỆU
MẠNH LIỆT
CỦA →
2 TRỰ SINH
(TETRACYCLINE + CHLORAMPHENICOL)
→ 3 KHÁNG SINH
(SULFAMIDES)
SINH-TỔ B12

Triệu chứng:

- BAN NÓNG-BAN CUA
- THƯƠNG-HÀN
- CẨM HO-SƯNG PHỔI
- NHIỄM VI-TRÙNG
- GHE LỎ LOÉT-VẾT ĐAU
SƯNG MÙ-LÂM ĐỘC

VIÊN NGỌT DỄ
UỐNG



MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY



VIÊN THUỐC CÓC
SINH-TỔ C
DA DẺ, MỊN MÀNG

KN 785/BYT/QCDP

CÚM NÓNG LẠNH.CẨM SỐT.ĐAU NHÚC

ANTIGRIPPAUX



XIN NHỚ NHÂN HIỆU

CÓ BÁN
VIÊN LÉ KHẨP
MỌI NƠI

BÚA BỔ ĐẦU NGƯỜI

HEPACHAUT

YẾU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGÚA MÈ ĐAY
THIẾU MÀU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MẸT
HADZER

NUỐC CỐI ARTICHAUT
NUỐC CỐI GAN BÒ TƯƠI
SINH TỔ B12
SINH TỔ B1
SINH TỔ B2
SINH TỔ B6
SINH TỔ FP
SINH TỔ D2
VIỆN BẢO CHẾ HADZER

VUI VẺ
TUOI TRẺ
DA DẺ, MỊN MÀNG

HEPACHAUT

midol

tri các chứng đau nhức
NHÚC ĐẦU, NHÚC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Có bán tại các nhà thuốc Tây

Pub. TÂN-TRI

SỬA

- TELEVISION
- AMPLIFIER
- TAPEREORDER
- CAR STEREO

Đề yên tâm và không mất thì giờ xin liên lạc với :

CỬULONG TV-RADIO

534, Trương Minh Giảng SAIGON — Đ.T. 41.435

↓

- SỬA CHỮA BẰNG MÁY ĐIỆN TỬ TỐI TÂN NHẤT
- CÁC CHUYÊN VIÊN LỎI LẠC
- CÔNG VIỆC CHÍNH XÁC NHANH CHÓNG VÀ BẢO ĐẢM
- TỔ CHỨC ĐÚNG Đắn VÀ QUY MÔ
- CÓ XE HƠI NHẬN VÀ TRẢ MÁY TẠI NHÀ
- GIÁ TÍNH PHẢI CHĂNG



48bis, Bà Huyện thanh Quan Đ.T. 24.656
Hoặc: 81, Trần bình Trọng Đ.T. 38.265

ĐẢM NHIỆM VỀ

- Mọi thủ tục xin chiếu khán xuất ngoại cho người Việt Nam.
- Quý vị sẽ được hãng bảo hiểm nhân mạng trong cuộc hành trình.
- Tổ chức du lịch thăm các thắng cảnh hoặc di tích lịch sử tại VN.
- Bảo đảm và rất nhanh chóng để quý vị được hài lòng và toại nguyện.

Viện uốn tóc BANGKOK

PHÒNG LẠNH

Số 4, Nguyễn Trung Trực — Saigon
Ngang nhà hàng THANH THẾ
Đ.T 92115 — 927261224

Đo : **Cô HỒNG HẠNH**
Tốt nghiệp ngoại quốc
đảm nhiệm

Nhiều kiểu mới lạ tân kỳ hợp với phụ nữ thời đại

Đặc biệt : TRANG ĐIỂM CÔ DÂU DẠ HỘI

NHẬN HỌC VIÊN

Chủ nhân kính mời
HỒNG HẠNH

XIN CHÚ Ý : Mỗi tuần nghỉ ngày Thứ Ba



MÙI THƠM CAM NGUYÊN CHẤT

Kẹo Bô Multi-Calcium

Gồm 9 sinh tố và Calcium cần thiết

CẦN CHO:

- Em nhỏ đang súc lớn, cần Calcium ngừa sâu răng
- Các bà trong thời kỳ thai nghén, cho con bú
- Học sinh, sinh viên cần bồi bổ cơ thể
- Người yếu phổi

CORNELL
UNIVERSITY
JUN 8 1970

