

E I

luân báo đổi lập cực ta không cộng sản

chủ trương biên tập **chu tú** và nhóm **SỐNG**

13



ĐỜI

TUẦN BÁO ĐỜI LẬP CỰC TÁ KHÔNG CỘNG SẢN

13

CHỦ ĐỀ : HIPPY

- MỘT VÒNG HIPPIES ÂU CHÂU : guyễnbichthu • HIPPY HOA HOÉT : lai rai luận của tède • ĐUA XE VỚI HIPPY : thàonhiên • ĐÁM TÁNG HIPPY : guyễnhoàngđoan.

2

CHÍNH TRỊ

- CHỈ CÓ TRỜI BIẾT : đời • CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VÀ QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC : guyễnhữuđông • NHỮNG KẾT QUẢ CỦA MỘT CUỘC ĐIỀU TRA QUỐC TẾ VỀ TÍNH DỤC VÀ THANH NIÊN : v.p. • ĐÀO VÀ ĐỜI : guyễnduyinh.

3

VĂN NGHỆ

- KẺ TÓI SAU truyện dài của cungtichbiền • TÌNH ĐỜI : truyện dài guyễnthụylong.

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • TRUYỀN ĐỜI • TIỀN SỰ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG PHỤ NỮ. • TRANG THƠ ĐỘC GIẢ • CINÉ TIVI • NGƯỢC ĐỜI. • SINH HOẠT VĂN NGHỆ

ĐỜI ▼	NĂM THỨ NHẤT ▼	SỐ 13 ▼	TUẦN LỄ TỪ 11-12-1969 ĐẾN 18-12-1969
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.323 ▼ Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TƯ[?] và nhóm Sóng	GIÁ 30đ	Giao dịch quảng cáo Hồi ống Linh 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

dầu tranh cho đời

CHỈ CÓ TRỜI BIẾT

Thái độ khiêu khích, lố lăng của mấy ông Cộng sản nắm vùng trước Tòa án Quân sự nhởn nhơ tuyên bố sẽ trả lại làm việc tại dinh Độc Lập trong vài ba tháng nữa đã khiến anh em quân nhân nồi công phẫn gửi thư về tòa soạn nhờ lên tiếng dùm anh em như sau:

Các anh em có thể chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả, chấp nhận mọi cực khổ, đối rách, mọi bất công, chà đạp nhưng các anh em không thể chấp nhận được thái độ thiếu dứt khoát của chính quyền, gần như dung dưỡng cho đối phương thao túng lộng hành trong nội bộ của ta. Vì đây là một sự sỉ nhục đối với những người đang đem máu xương ra bảo vệ miền Nam này.

Bạn đồng nghiệp Chính Luận vừa đây cũng trình bày ý kiến rằng với những chiến thắng quân sự, chúng ta đã được chín phần mười đoạn đường. Chỉ còn một phần mười. Nhưng nội bộ chính trị bê bối, kèm theo tình trạng bi đát về kinh tế, tài chính, và thái độ thiếu cương quyết của chính quyền, mặc cho đối phương «ngon lành» đặt cơ sở trong nội bộ của ta, gần như thách thức ta, đã khiến dân hoang mang, mất tinh thần...

Sự thực, phân tích thái độ của chính quyền, chúng ta không hiểu nỗi chính sách của chính quyền ra sao, cương không ra cương, nhu không ra nhu, dân chủ không ra dân chủ, độc tài không ra độc tài. Một chính sách mờ mờ, ảo ảo, đèn trăng không rõ rệt.

Chính quyền định sẵn dắt chúng ta tới đâu, theo đường lối nào, chiến lược, chiến thuật nào, chính quyền cần cho dân biết. Chúng ta phải đương đầu với những khó khăn nào, thử thách nào, chính quyền cũng cần nói sự thật cho dân biết.

TỰ KIỂM DUYỆT
6 GIỜ

ĐỜI

ĐÓN COI

Đời số 14 : ĐẶC BIỆT VỀ SAIGON ĂN CHƠI VÀ HỘI THẢO VỀ LIÊN HIỆP ĐÔNG NAM Á
Đời số 15 : ĐẶC BIỆT VỀ NGUNG CHIẾN VÀ GIÁNG SINH

Thi Niệm

Theo Đầu Gối, biến cố lớn nhất, có ý nghĩa nhất gần đây, không phải là vụ các ông cựu trưởng lãnh Minh, Đôn công khai lên tiếng chống đối chính sách của Tổng thống Thiệu. Không phải là vụ Phật giáo Án Quang đưa ra đường lối mới, không phải vụ ông Lốt từ chức hoặc vụ Bắc Việt thỏa thuận thương thuyết mật với Mỹ, Mỹ sẵn sàng bàn về mọi vấn đề, kể cả vấn đề liên hiệp. Biến cố có ý nghĩa nhất theo Đầu Gối là tay gác Eaton đại diện các đại xí nghiệp, các đại ký nghệ gia Mỹ vai đeo túi bạc kè kè sang Hanoi, ăn tiệc với Phạm văn Đồng và các yếu nhân BV, thảo luận về kế hoạch viện trợ cho Bắc Việt. Nghĩa là BV sẽ thi đua liếm Mỹ với chúng ta. Chắc chắn 100% họ sẽ liếm thầm tinh hơn ta vì họ liếm có kế hoạch, có chiến lược, chiến thuật, chứ không như ta, mạnh ai người ấy liếm, liếm một cách bừa bãi, thiếu khoa học. Nhưng dù họ có liếm tài tinh đến đâu, nhân danh người đi trước, đã có đôi chút kinh nghiệm chuyện Mỹ, người dân miền Nam cần tiết lộ vài bí mật nhẫn nhú với đồng bào miền Bắc là theo thống kê rõ rệt nhất thì trong 100% viện trợ của Mỹ kè cả tiền chơi gái 96,8% trả về túi người Mỹ, người dân miền Nam chỉ được hưởng 3,4%. Nghĩa là chẳng sơ mũi nước mẹ già. Ngoài ra Mỹ còn muôn đòn một thủ đoạn rất đều là, Mỹ đợi cho các cổ vũ viện trợ của Mỹ tới Bắc Việt thật đông đảo, Mỹ sẽ tung tin rằng miền Bắc đang bị Mỹ đô hộ, Mỹ sẽ sủi bảy dân Miền Nam thành lập một mặt trận gọi là Mặt Trận Giải phóng Miền Bắc, hệt như M.T.G.P. Miền Nam hiện thời và Mặt Trận Giải Phóng Miền Bắc sẽ có nhiệm vụ diệt Mỹ, cứu nước. Hai bên Nam, Bắc sẽ lại tiếp tục uýnh nhau, tiếp tục «giải phóng» lẫn nhau, tiếp tục chết, cho tới khi nào hết mẹ nói giống Tiên Rồng...

Nghĩ mà cay đắng. Bao nhiêu đồng bào miền Bắc hy sinh xương máu ở miền Nam, để diệt Mỹ cứu nước rút cuộc để di đến mục tiêu tối thượng là đồng bào miền Bắc thi đua liếm Mỹ với đồng bào miền Nam.



KHA TRẦN ÁC

Ghi nhận

Vừa đây, nói chuyện về «một quan niệm về đường lối báo chí» ông Tổng Trưởng thông tin Ngô Khắc Tỉnh đã tuyên bố :

«Dù có quanh co thế nào đi nữa, thực trạng sống mái hiện nay bắt buộc tôi phải nói thẳng : đó là dù tế nhị đến đâu, báo chí chỉ có quyền đóng vai trò của 1 báo chí quốc gia và chống cộng. Hoàn cảnh đặc biệt của nước ta và định luật khắt khe của chiến tranh cho phép tôi nói như vậy và không thể có ai nói khác như vậy được. »

Và dưới đây là một đoạn trong phần kết luận :

«Cái cảm nghĩ bị đàn áp, cái ám ảnh bị gạt bỏ, cái ám úc bị bung bit, nhóm tự nhận là đại diện là 85% nhân dân VN đang âm mưu lật đổ chính quyền hiện hữu. Hồi tin khủng khiếp này bắt nguồn từ đâu thì ông trả lời, ông lوم ngang được tin trong một quán bán thịt chó ở đường Nguyễn thiện Thuật.

Đầu Gối trích dẫn trên đây những lời tuyên bố đầy tinh thần tiến bộ cởi mở của ông Tổng Trưởng Thông Tin để trả lời thắc mắc của một số bạn đọc hỏi đến bao giờ nhật báo Sống mới tục bản ? Cần cứ vào những lời tuyên bố trên đây, thi nhật báo Sống nhất định phải được tục bản.

Nhất là trong một buổi Kha Trần Ác gặp gỡ ông Tổng Trưởng, ông Tổng trưởng có đề cập đến thái độ thiếu dứt khoát của một số báo chí hiện thời và ông Tổng Trưởng đã thẳng thắn thừa nhận báo Sống là tờ báo có lập trường quốc gia rõ rệt có hậu thuẫn quần chúng, tuy nhiên khi hơi quá đà, và ông thừa nhận xét trường hợp báo Sống một cách

thực rộng rãi cởi mở, đề giải tỏa cho Kha Trần Ác cái «cảm nghĩ bị đàn áp, cái ám ảnh bị gạt bỏ.» Từ cuộc gặp gỡ đến nay, đã được trên hai tháng. Kha Trần Ác cũng lừng khừng, không tìm cách gặp thêm ông Tổng trưởng một lần nữa để thúc dục, nhắc nhở, vì Kha Trần Ác nghĩ, không việc gì mà với cự thủng thẳng xem sao. Kha Trần Ác tin chắc ông Tổng Trưởng quá đa đoan bận rộn nên quên khuấy chưa giải quyết trường hợp báo Sống đấy thôi. Đời còn dài, đi đâu mà vội. Bạn đọc đừng sốt ruột.

Thơm như chả chó

Tuần trước, nghị sĩ Trần Văn Quá tiết lộ cho báo chí biết một nhóm tự nhận là đại diện là 85% nhân dân VN đang âm mưu lật đổ chính quyền hiện hữu. Hồi tin khủng khiếp này bắt nguồn từ đâu thì ông trả lời, ông lوم ngang được tin trong một quán bán thịt chó ở đường Nguyễn thiện Thuật.

Câu tuyên bố thơm như chả chó trên đây có thể diễn hình cho tinh thần trách nhiệm, trình độ hiểu biết và lè lối làm việc phát ngôn của một phần lớn các vị đại diện dân của chúng ta. Việc của các ông các ông không làm, các ông chỉ mới phát ngôn vung vít, và tránh nhiệm hơn cả Ao thả vặt, chỉ thích dứng vào những công việc không phải là công việc của các ông.

Chẳng hạn dự luật về qui chế báo chí thi từ hai năm nay các ông không hoàn thành vì còn mải lo... cử phải đoàn di viếng tang bác Hồ.

Tú Kieu lấy vợ.

Trời đỗ lạnh khiến anh em văn nghệ sĩ nỗi hùng lấy vợ tung tung.

Trước hết là thi sĩ kịch tác giả Trần Lê Nguyễn. Vụ Trần Lê Nguyễn lấy vợ cũng ly kỳ lắm. Cách đây hai năm, anh tới báo Sống, bắt phải xoay cho anh 100 ngàn đền anh lấy vợ. Báo Sống đưa trước cho anh mấy chục ngàn, anh bèn dùng tiền cưới vợ, đi nường xi phé hết trọn. Lần thứ hai, anh tới Kha Trần Ác loan tin lấy vợ, giữa lúc báo Sống đã bị đóng cửa. Kha Trần Ác phải đi mượn mấy lạng vàng đưa anh cưới vợ. Anh lên Đà Lạt, định lấy một nữ tu sĩ, tình chuyện cưới vợ của Chúa, nhưng lại không thành, tiêu chí nó hết cả tiền.

Lần thứ ba anh lại tuyên bố lấy vợ, và lần này, «quá tam ba bận» quả nhiên anh lấy vợ thực sự. Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền thành lập 1 ủy ban «đòi tiền mãi lộ», cho Trần Lê Nguyễn tổ chức đám cưới thật linh đình tại nhà hàng Ngọc Lan Bình, vợ Trần Lê Nguyễn vừa đẹp lại vừa ngoan, khiến Tu Kieu phát thèm, nhất định đòi lấy vợ, từ nay đến hết tháng 12-1969. Một ủy ban «đòi tiền mãi lộ» cho Tu Kieu lấy vợ, đã được thiết lập do thi sĩ Đỗ Quí Toàn làm trưởng ban. Ủy ban chỉ nhận tiền, không nhận «đò» mừng vì cưới vợ tức là cưới «đò» rồi, các bạn khỏi phải gửi thêm «đò».

Chính tà

Trong Đời số 9, Đầu Gối có giới thiệu mấy câu thơ của Bắc Sơn để nói chuyện về «cô đơn» với Tổng thống Thiệu. Sau bài «cô đơn», Đầu Gối nhận được một lá thư thật dài của Nguyễn Bắc Sơn, xin trích đăng đoạn đầu dưới đây.

**THƯ GỬI ANH CHU TỬ
NHÀ VĂN NHẬP THẾ ĐỨNG
GIỮA CHÍNH TÀ
NGUYỄN BẮC SƠN**

Tháng 4, năm 1969, sau khi đã hoàn tất những tìm kiếm nền tảng để dựng nên «Lạc Thuyết» tôi dự tính đi thăm bốn người thuộc thế hệ đàn anh mà theo thiển ý của tôi ảnh hưởng đến giới tri thức trẻ hai mươi nhiều nhất. Bốn người ấy là: Chu Tử nhà văn đứng giữa chính tà, Thích Nhật Hạnh gần ngô đạo với Nèo về của Ý, Hồ Hữu Tường đứng thẳng người trước những «cái tên to» ngoại quốc và Nguyễn mạnh Côn «Nô Lực» hạ đài chủ nghĩa Cộng Sản. Nhưng sau một đêm tập thiền suy tưởng về chủ đề «Niêm hoa vi tiễn» tôi thấy cần phải xét lại ý định trên. Ngôn ngữ, lý luận nhiều khi không được dùng để làm sáng tỏ chân lý và truyền thống tinh cảm. Càng nói, càng viết, càng tranh luận cái tiêu ngã của người nói, viết, tranh luận càng dễ bị thổi phồng. Đến một lúc nào đó hắn ta thấy mình quá lớn, lớn đến nỗi che khuất chân lý hắn định bày tỏ đi, như Phạm Công Thiện.

Anh Chu Tử, những năm anh làm báo Sống, tôi «nèo» anh qua, anh đã giúp những người trẻ tuổi

chúng tôi «nhìn thấy cuộc đời như cuộc đời là». Anh nhập thế, anh ta xông hồn đột, anh cao thượng, anh quyết định, anh nóng giận, anh cười xòa, anh thô tục, anh tế nhị, cuối cùng anh là «bà học thực tế sống động» của chúng tôi.

Người ta muốn bị mắt chúng tôi, muốn chúng tôi trở thành những kẻ viên mờ, những tri thức rỗ liệt hoặc đồng lõa. Nhưng sức mẩy. Trong Tuần báo «Đời» số 9 viết về chủ đề linh, mục «Nói chuyện với đầu gối», tiêu đề «Cô Đơn» khi



anh trích bài thơ «Chiến Tranh Việt Nam và Tôi» để nói chuyện cùng Tổng Thống Thiệu, anh làm sống lại trong lòng tôi cái ý định đổi thoại cùng các bậc tri thức đàn anh. Những người tri thức thế hệ trước và thế hệ hai mươi có thể nào bắt tay nhau nói thành một vòng tay lớn để bao bọc Miền Nam khốn khổ và phản hóa này chăng? Nguyễn Bắc Sơn có thể nào trình bày tư tưởng mình với các bậc đàn anh mà không để tiêu ngã che lấp chân lý chăng?

Các bậc tri thức đàn anh có chịu hy sinh vài tiếng đồng hồ để lắng nghe lời phát biểu của những người chưa đến ba mươi chung? Nhiều người có giá trị đích thực ở Miền Nam này là những người cô đơn. Người già sợ người trẻ bảo mình đang mưu đồ một việc gì khi phải bày tỏ nỗi lòng với người trẻ. Người trẻ sợ người già bảo mình huyễn hoang khi có điều cần thò lò với thế hệ đàn anh.

Người có chức tước khó nói chuyện lòng cùng kẻ bạch dinh vì sợ hiểu nhầm là đang kiểm phiếu, kẻ bạch dinh do mươi mấy cây số cách xa người quyền thế vì sợ hiểu

Hiếm con
John lấy vợ đã ba năm rồi nhưng chưa có con. Chàng dẫn vợ tới một bác sĩ chuyên về sản khoa ở đường 42, Nuru Ucđe bác sĩ khám nghiệm.

Sau khi khám người vợ kỹ lưỡng, bác sĩ hỏi John:

- Mỗi tuần ông gần bà mấy lần?
- Ba lần.
- Ông vẫn thấy bình thường, không mệt nhọc sao khi gần bà chứ?
- Vâng
- Thế trước kia, thì ông vẫn thấy sung sức chứ?
- Vâng

Bác sĩ suy nghĩ một lát rồi nói:
- Lạ nhỉ! Ông cho tôi xem các bộ phận sinh dục
Vừa nghe dứt, John há miệng, thè lưỡi ra.

Thoa CRÈME THORAKAO da mặt mịn màng, khỏi nhăn, khỏi khô

làm là đang đóng trò kê dưa hót. Tôi phải uống hết bốn chai bia trước khi cầm bút viết bức thư «đầm cầm» này. Bình thường tôi sáng suốt quá, nhìn vào đâu cũng thấy toàn dấu hỏi. Cụng một ly di anh CHU TỬ, ngà ngà để nói chuyện anh em hơn.

Tôi sẽ bàn với anh hai câu chuyện. Chuyện thứ nhứt là những hoạt động Văn hóa Xã hội tại tỉnh Bình Thuận chúng tôi. Chuyện thứ nhì là «lạc thuyết», công trình suy tưởng mươi năm của Nguyễn Bắc Sơn. Khi bàn về «lạc thuyết» nếu Sơn tôi có «lối một tí» xin hiểu cho ấy là sự đòi hỏi của chính triết thuyết chứ không phải vì tự ngã của Nguyễn Bắc Sơn. Ở đời này làm gì có ai «thực sự vĩ đại» phải không anh? Chỉ có những «người vĩ đại giả định» mà thôi. Từ anh cao nhất nước đến thằng bạch dinh khi bị bệnh bón mặt mày cũng mếu máo như nhau. Cái thuyết vô công vô tội của nhà Phật đúng đáo đẽ. Nhưng bàn kỹ ra sợ các quan tòa chán chính sẽ bỏ nghề, các vĩ nhân giả định sẽ thấy mình bé tí. Xin đi thẳng vào hai chủ điểm.

Kha Trần Ác trả lời Nguyễn Bắc Sơn:

Anh bảo tôi là người đứng giữa chính tà. Khổ cho tôi, tôi có phần biệt nỗi thế nào là «tà» thế nào là «chánh» đâu mà bảo là tôi đứng giữa.

Cái thư của anh đến với tôi giùa lúc tôi đang mưu toan chấm dứt cuộc đời mình, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách nào chấm dứt cho thật ngon lành. Thư của anh càng làm tôi kiên quyết trong ý định của mình. Không có lý do gì cả, không phải vì mệt mỏi, vì buồn, vì chán nản... Trái lại là đắng khác. Anh chả hiểu tôi tí mẹ nào cả. Anh bảo tôi «nhập thế, tú xung hữu độ». Trái, tôi vẫy vùng cựa quậy cho đỡ cô đơn đấy thôi. Trang báo có hạn. Kỳ sau viết tiếp nếu hứng.

Không sao!

Theo bộ Tài chính hiện còn 150 ống lớn thiểu chinh phủ một số thuế lên tới 1 tỷ 600 triệu

Một tỷ sáu thuế chưa thu được,
Khiến ông Tài (1) chạy ngược chạy xuôi.
Đao kia chẳng nắm đằng chuôi.
Thôi thì đè đó ta nuôi mập ú.
Họ đâu phải dân ngu, dân dại,
Mà toàn là những đại thương gia,
Những tay quyền quý không à!

Kinh luân một túi, thực thà một cây,
Chuyện lặt vặt, dù gây tồn thất,
Cũng còn hơn họ mất thì giờ,
Họ đang lo nghĩ thê cờ
Cứu dân, cứu nước mưu cơ họ tài.
Họ giàu có ăn xài rộng rãi,
Khi ra ngoài chiều dài đồng minh.
Đã thêm đẹp mặt dân mình.

Lại càng khăng khít mối tình tri giao.
Tưởng giặc già đồng bào mình khờ,
Mấy mươi năm mèo đđ thịt rơi
Nhưng đây họ sống thành thori,
Ôi chao! thiên hạ lầm o, là lầm!
Bởi dân Việt cái tâm họ khác,

Quen cùng lung cõng các ông to.
Dân là cái thứ «xái bò»(2)

Đó thêm chút nứa chảng lo, hé gì!
Lẩn chung mãi, chúng lỳ ra đây
Việc quốc gia sức mẩy bàn vào?
Thuế ư? Nếu trốn, đă sao!

Moi ra còn có biết bao nhiêu trò!
HÀ THƯỢNG NHÂN

(1) tài chính
(2) tiếng miền Trung có nghĩa là bò đi



O

Từ Số Không đến Số Không,
Trước sau ai cũng vào lòng đất đen.
Một Hoàng Đế một dân quên khờ dại,
Một binh nhì một Đại Tướng Quân
Mỗi ngày mỗi bước đưa chân,
Đường về Quên Lặng lẩn lẩn theo
nhau:

Ở đâu đến, về đâu Người hỡi?

Chết cũng thôi, cũng thối thây ma:

Mà ai mới đắp hố qua?

Xác tôi nằm đó hay là xác anh?

Thì Mā Nāo cũng thành sỏi đá:

Thì Kim Cương cũng hóa than tro:

Trăm năm một thoáng mơ hồ.

Mà sầu mà tủ mà lo mà buồn?

Mà tranh giòi tranh khôn tranh khéo?

Mà mặt tròn mặt méo mặt vuông?

Còn chẳng một chút Tình Thương,

Nhin vào Sự Thực Trần Trường ai ơi:

Thì cười lên, ta cười vô tận,

Đất nô tung ta vẫn cười vang,

Cười cho ngọt ngào hiền ngang,

Cười cho Địa Ngục Thiên Đàng rung

rinh.

Sóng mà phải giam mình trong vỏ,

Trong tháp ngà, trong hố tự kiêu,

Trong nhung, trong bọc lụa điệu.

Trong ao trường già quan liêu hẹp hòi!

Sóng mà không biết rong chơi nhàn tan

Sóng mà không có bạn rượu thơ,

Sơn son Kiếp Sống đê thờ,

Óc sên nặng vỏ bao giờ sống đây?

— «Theo Ngông hỡi những tay đồng chí:

Ta lập Làng Ngang Sì ngay đó,

Sóng theo cái Đạo HIPPY,

Sóng cho trọn vẹn tội gì sống ngu?

Ta phá tan Ngục Tù Giả Dối,

Giải phóng TA ra khỏi cái TA,

Trăm năm một khúc cuồng ca,

Không cuồng thi sĩ còn ra chó gí???

TÚ KĘU

TRANG ĐỐP

phóng sự

ĐÁM TÁNG HIPPY

của
NGUYỄN HOÀNG ĐOAN

(Tiếp theo DỜI số 12)



Chiếc áo quan vẫn nằm im lìm ở giữa căn phòng khách rộng mênh mông, những ngọn nến đã được thắp sáng chung quanh, nhưng đám Hippy không còn nhảy nhót theo bản nhạc giật gân nữa. Chúng ngồi thành vòng tròn, tay nắm tay nhau, khuôn mặt gục xuống nền đá hoa, khiến những mái tóc dài che kín những đôi mắt mệt mỏi, thậm chí mang theo những cơn giá lạnh của mùa đông bất tận.

Chàng thanh niên có những câu hỏi xác xược với tôi lúc này vút đứng dậy, khui áo của anh ta đã sứt ra từ bao giờ để lộ khoang ngực trống xanh xao, lép xẹp. Anh ta dùng đinh tiến vào góc phòng rồi bung ra một hộp giấy màu đỏ ối. Hắn mở nắp hộp ra, thủng thẳng đi chung quanh áo quan đưa cho mỗi cô cậu một điều thuốc. Các

cô, cậu mồi lửa hút phi phèo, mùi khói nồng nặc bốc lên tràn ngập căn phòng.

Từ trong góc nhà, tôi thắc mắc không hiểu bọn Hippy bày trò gì đây. May quá, đứa con gái đã trở lại ngồi xuống cạnh tôi, nó mân mê tay tôi một cách thân mật, miệng nó mỉm cười :

— Toa có làm một điều không? Cẩn sa đó.

Tôi à một tiếng rồi lắc đầu :

— Họ cũng hút cần sa nữa sao? Tôi chịu, có dạo đi hành quân với túi Méo ngoài Khe Sanh, hút thử một điều nằm quay cu đơ, suýt nữa bỏ mạng.

Đứa con gái bỗn môi khinh bỉ :

— Toa... yếu thế. Một phùa có gì mà say. Bọn moa không đứa nào không biết hit. Đã ác ôn lắm toa oi, người mình như bay bổng lên

cao xanh vậy. Lúc còn sống, con Giao cũng nghiên thứ này kinh khủng. Vào trong lớp nó còn lén nhai đấy toa ạ.

Tôi nhìn ra chỗ đám Hippy ngồi ngoài kia, đã có đứa nằm dài xuống nền nhà bất tỉnh. Mùi khói thuốc nồng nồng làm tôi khó chịu.

Nó không thơm hắc cũng không hôi hắc. Khói thuốc như một thứ gì đó lồng lờ, bay cao thi cánh mồi, xuống thấp thì giống súc vươn lên. Khói thuốc như một chồng đối diện khùng nhưng « bấtẠo động ». Một dáng người gầy gòet vừa vụt xuống từ những bậc thang cầm thạch, bà cò già của tôi đã rời khỏi chỗ đứng tham thiền, đi như bay xuống chỗ quần nhục thân con gái. Bà vẫn cầm trên tay con dao khiến bọn Hippy cuống cuồng lui vào góc phòng. Nhưng cô tôi dường như không chú ý đến bọn trẻ, cô lặng thừng bước những bước nhún

nhảy đèn trước áo quan, nước mắt cò trào ra nhưng miệng cò lại cười nắc nẻ. Tấm vải che thân cò đã cởi ra lúc nào, trên lầu thượng kia, bày một khoảng thân thể trắng nhẽ nhai, nhăn nhúm chẳng khác một tảng mây ngày chớm bão. Cò quàng tro tro trên cỗ chiếc khăn màu vàng điểm bông hồng đỏ. Cái khăn làm tôi liên tưởng đến cô ngày nào lúc mặc bộ áo quần Hippy do Thúy Giao mua về đón tôi trên sân trái sỏi. Ngày giờ cô đứng trước xác đứa con yêu, đôi mắt tro tro vì đã chẳng cần ăn chừa những tia nhìn rực rỡ.

Tôi nói với đứa con gái :

— Cô không sợ mẹ cô sau này cũng đau khổ như mẹ Thúy Giao sao ?

— Sức mẩy, (đứa con gái lắc đầu, mặt nó tự nhiên buồn bã vô cùng) Maman moa đâu có thì giờ đề nghĩ đến moa. Moa sống trong gia đình mà như một kẻ xa lạ từ phương trời nào đến. Nhà moa như địa ngục vậy. Ít khi moa dám trở về, ngoài những ngày Ma mǎng moa phát tiền hoặc dẫn đi may quần áo.

— Vậy cô không thương mẹ cô?

Con nhỏ giơ tay quơ mạnh trong không khí :

— Thương gi. Moa thù bà ta là đồng khác nữ. Moa chưa thấy một người mẹ nào khốn nạn như bà hết. Papa moa cúi đầu làm việc tối ngày, với hy vọng là cung cấp đầy đủ cho gia đình ăn, chơi. Trái lại Maman moa chỉ biết..., vung tiền qua cửa sổ. Bà đánh mặt chược, từ sáu tối ngày, bà còn ngang nhiên rước... trai về nhà tư tình nữa. Hôm đó moa vừa đi «đơm cá» về, moa bắt gặp bà già đang tràn trề trong tay một chàng thanh niên đáng tuổi con cái bà ta.

Cả hai thấy moa nhưng vẫn tĩnh không làm tình như cũ. Trong cơn bão dục tình, maman moa còn hồn hồn nói với moa một câu «Làm đàn bà là thế, con sẽ biết. Tiền đê trong ngăn tủ 3, lấy rồi đi chơi đi, con ». Thực là nhục nhã, khốn nạn. Moa bỏ đi hai tuần lễ mới về vì trong

bốp không còn một xu. Rồi đi nữa.

Tôi nhìn chăm chăm con nhỏ, nó mới bằng tí tuổi còm, nhưng có vẻ sành sỏi như người già cả. Khuôn mặt nó thât dễ thương, đôi môi mọng tung tăng ngoài hàm răng đều, trắng. Nhưng đôi mắt nó thăm thẳm buồn phiền. Đôi mắt đã chòng chát quá nhiều mông lung, tuyệt vọng.

— Và cô gia nhập Hippy. Cô « Cho Tình Yêu » xả láng ? Tôi hỏi.

Con nhỏ vỗ vỗ bàn tay vào lưng tôi :

— Thoạt đầu moa nhảy vào cho vui, ăn diện lâng lùng kè ra cũng hách lám. Tuy nhiên, sau đó đành phải vào băng thực sự. Đến khi bị bọn « cá bống » làm ăn rơi bời, muốn thoát ra, không nổi nữa. Cũng đành nhắm mắt đứa chán, thử xem con tạo xoay vận đến đâu.

— Cô thuộc Kiều ?

— Lúc còn đi học, tháng nào moa cũng chiếm giải Quốc Văn. Nhiều lúc ngồi một mình, moa chưa xót nhận ra rằng, moa là con nhà giàu, dư tiền, nhưng chẳng khác gì một Kiều nữ vậy. Chán quá.

Tôi sợ đứa con gái sẽ có ngày tự tự như Thúy Giao, nên làm bộ kẻ cắp vỗ về :

— Cô đừng nghĩ bậy. Đôi lúc buồn quá, hãy đến một chỗ im vắng nào đó, ngủ cho khỏe.

Đứa con gái héch chiếc mũi cao của mình, mồi trè ra kênh kiệu :

— Toa sợ moa tự tử hả ? Còn lâu, moa chưa đến nỗi chán đói đến

nỗi phải tìm cái chết đâu. Moa cần phải sống. Sống lang bạt kỳ hồ. Sống dày vò, nhục nhã. Đến khi nào thân thể tràn trề này héo hắt đi. Gầy mòn đi. Thân thể sẽ không cựa quậy nổi nữa. Lúc đó moa mới mẫn nguyện. Chết ngay đâu có khoái. Chết rì rả, dần mòn mới thấm thía toa ạ.

Chàng thanh niên cao lèn khèn đã cắt đứt câu chuyện giữa hai đứa tôi, hắn tiến về phía cầu thang, mắt dáo dác nhìn quanh và thấy tôi ngồi bên góc tường liền tiến lại. Vẫn giữ giọng trích thượng, hắn ẻo lả nói :

— Xin ông anh... hụt. cho phép

cử hành cuộc tiễn đưa người anh em đến nghĩa trang. Chiều rồi, sợ tối quá Cảnh sát sẽ... hốt.

Và không đợi tôi gật đầu, nó bước tới giữa phòng, vỗ tay làm hiệu cho bọn Hippy đứng dậy. Chiếc áo quan được những mảnh phu túc trực ngoài sân khieng ra đặt trên một chiếc xe mǎ.

Con ngựa thay vì choàng tấm vải đen như bình thường lại được khoác một tấm vải ngũ sắc, nó còn được đắt vào tai, vào cẳng những cành hoa muôn màu. Ban nhạc gồm 3 cây Guitar và một cái trống lồng thừng tiến ra giữa sân, một chiếc xe hơi nhà màu xanh sơn phết loang lổ chạy rì rì theo đề cho các nhạc sĩ sạc điện đánh đòn. Vừa tới cổng, ban nhạc liền chơi bản Yéyé, chàng ca sĩ tóc dài tha thướt như đàn bà nhảy cà tung hét vào chiếc « ô bạc lò » do một thằng khác ôm kè kè bên cạnh. Cả bọn lặng lẽ vỗ tay theo điệu nhạc rồi tiến dần khỏi cổng sắt.

Đứa con gái đắt tay tôi kéo đi. Khi bước ngang qua chỗ bà cô tôi đứng tôi định dắt bà theo. Tôi muôn bà nhìn nhẹ thể con gái mình lần cuối, vất xuống huyết cho nó 1 miếng đất oan khiên, nhỏ cho nó giọt nước mắt nhục nhã và tủi hận, nhưng bà vẫn đứng thẩn thờ bất toàn tay cầm con dao, mặt tròn trừng nhìn ra khoảng trời chiều ảm đạm. Tôi không làm cách nào khác hơn là dắt bà thông dong trong cõi vô thức của bà.

Đám tang lị kỵ được dẫn đầu bằng hai chàng Hippy cầm câu khẩu hiệu viết nguêch ngoạc mấy chữ « Hoan hô ái tình », sau đó là hai người con trai và hai cô gái khèn một con heo quay được đặt trên một tấm gỗ hình chữ nhật. Con heo không cầm nhang mà lại cầm những cành hoa tim thẳm. Cành hoa đưa qua đưa lại theo những bước chân nặng nhọc của 4 người khèn. Số còn lại xếp hàng đi theo chiếc xe ngựa, thỉnh thoảng chúng tung lên áo quan những

(Xem tiếp trang 32)

Thoa CRÈME THORAKAO đi nắng không đen nám, khỏi đồi phấn



một vòng hippies âu châu

phóng sự của NGUYỄN BÍCH THU
(Cologne – Tây Đức)

HIPPIES ĐỨC: Hãy cho tôi nói tôi yêu ! Hãy để chúng tôi khóc, hãy để chúng tôi cười !

HIPPIES HÒA LAN : Đêm xuống, từng nhóm tụ tập thấp nến.

Hội chợ Hippies ở Cologne.

L.T.S. Cô Nguyễn Bích Thu vốn là một ký giả của báo Sống, chủ nhiệm Tạp chí Thủ Tư, phóng viên đài phát thanh. Hiện cô Thu đang du học tại Tây Đức về báo chí, phát thanh và truyền hình. Bài phóng sự này cô Thu gửi về cho báo Đời từ Cologne, nơi mới diễn ra một hội chợ của Hippies Âu Châu.

oO

Hippies tại Đức : Munchen thủ phủ Hippies

Chuyển xe điện ngừng tại khu chợ. Cả thành phố Munchen (Munich) hiện đang bị đào tung để xây đường Mètro, sửa soạn biến Munchen thành một thành phố thế vận thu hút du khách thế giới. Nhưng

Munchen không những nổi tiếng vì là nơi sẽ tổ chức Thế vận hội 1972 mà Munchen còn nổi tiếng vì đây là thủ phủ của các tay Hippies Âu Châu.

Hippies chiếm cứ khu Đại học; mỗi đêm thấp thoáng nơi này, tụ họp ca hát, vẽ tranh, nói chuyện, ngồi quanh « khai hoàn mòn của họ »

Chúng tôi, gồm 5 người : 2 người Đức, một cô người Tầu và một cô người Népal, đi bộ từ bến xe đến khu Hippies, mang tên Schwabing. Đại lộ chiến thắng của Hippies trong ngày mưa thu mang vẻ đìu hiu. Chàng thanh niên Đức bảo chúng tôi « những ngày không có mưa, các bạn sẽ thấy Hippies ngồi la liệt ngoài đường phố ». Tôi nhìn lên những ngọn đèn vàng thành phố. Khuôn mặt chúng tôi biến đổi thành màu tái xanh ghê sợ.

Trong óc tôi chợt涌现 tượng ra cảnh những con người chán thời đại máy móc tụ họp dưới ánh đèn thành phố ma quái này. Những ngọn đèn vàng

từ xa trông thật mơ mộng, nhưng nếu phải đi dưới vùng ánh sáng đó bạn sẽ thấy sao đẹp của bạn bị tàn phá một cách khủng khiếp !

Tránh qua vài vũng nước mưa, Sung cô bạn gái người Đài Loan bấm tay tôi chỉ một vài cặp đang quèn đài trong vòng tay nhau dưới mái hiên trú mưa. Qua con đường tối âm u đó, chúng tôi tới một vùng ánh sáng nhiều màu hơn, gió lạnh rít qua ác tảng cây, người dân đường ra hiệu cho chúng tôi dừng lại trước một căn nhà hầm. Àn đèn nhấp nháy soi rõ hàng chữ P.N. Hit House. A. Tông hành dinh của các chàng và các nàng đây rồi !

Cầu thang dốc thẳng xuống, lờ mờ những bức đèn ánh đèn dầu khuất hai bên tường, vài người quay quần chiếc bàn kiểm soát, chúng tôi xếp hàng chờ iỏi lượt.

Một vài hippies lọt qua vòng cửa. Cô bán vé khá xinh nói cự lủn, « 2 Marks rưỡi 3 vé này có thể đổi lấy Coca hay Bia ». Tôi tự nói thầm với mình gần trăm rưỡi bạc Việt Nam rồi, Hippies mà cũng có giá góm !

Đau xót móc túi ra trả tiền, tôi chờ đợi tấm vé nhỏ vào cửa, nhưng cô gái bất hàn ra hiệu đưa tay đây, cô ta đóng cho một cái dấu vào mu bàn tay màu tim mang tên căn hầm, dấu tim nhắc tôi đèn những dấu kiểm soát đóng trên các con bò hay con heo khi mang ra chọc tiết ! Cô bạn Nepal cười « thế này ngày mai ai cũng biết là mình đã đến khu Hippies ».

Con đường hầm đã tối, nhưng trong căn phòng còn tối hơn, khi mắt chưa quen với cảnh vật bên trong tai chúng tôi đã nghe thấy những câu hát hay hét quái gở cùng với tiếng nhạc « điếc con ráy » họ gào lên : « chúng tôi ở nơi đây, chúng tôi hiện diện trên thế giới này, hãy cho tôi nói tôi yêu tôi, hãy cho tôi nói tôi yêu thiên nhiên Hãy để chúng tôi khóc, hãy để chúng tôi cười... »

Căn phòng hiện rõ dưới mắt chúng tôi hơn, không có bài ghế như những bar thường, mà chỉ có những hàng ghế dài vây quanh như những hàng ghế cầu nguyện trong nhà thờ. Mỗi người đến đổi lấy một thứ nước uống, muốn uống rượu phải trả thêm tiền. Một chàng hippies râu tóc dài thướt tha đứng xử dụng chiếc máy bán nước ngọt tối tân một cách thảnh thao, không một giọt nước bắn ra ngoài.

Tôi cười hỏi anh ta « Hippies là chối bỏ đời sống máy móc kỹ nghệ hiện nay nhưng tại sao các anh vẫn dùng những thứ sản phẩm của kỹ nghệ, những máy này, những bộ đàm trống đất tiền kia ? », Anh ta nhìn tôi giây lâu như gặp lần đầu một người quái gở bất bình thường, nhún vai rồi trả lời « Tại sao không ? thiên hạ làm ra tốt thì mình sử dụng ! »

Chúng tôi chiếm một dãy ghế gần sàn nhầy nhất rồi đưa mì tinh quanh, có những chàng thanh niên ngồi, lê loi, có những nàng thiếu nữ ngồi như chẳng cần biết mọi sự chung

quanh, có những cặp biến thành 1 trong bóng tối, họ ngồi với mọi dáng điệu mà họ thích. Nơi đây không có gì gọi là lịch sự cả, lờ cợt nhau cũng chẳng ai mất thì giờ xin lỗi, vô ịch. Tiếng nhạc sống giờ đây tạm ngưng cho tiếng máy hát thay thế, Nhạc cuồng loạn, ồn vở gian phòng, mỗi người mời nhau ra nhảy, có những đôi du dương, nhưng cũng có những đôi đùa rộn với tiếng nhạc. Một chàng quần áo nhiều màu, chiếc áo manteau dài lướt thướt tiến lại phía chúng tôi mời nhảy. Tôi lắc đầu « không biết nhảy » anh chàng cười « Nhảy đâu cần phải biết hay không ? hãy cử động theo với tiếng nhạc, hãy cử động như ý mình thích. Nhảy là để minh diễn tả những xúc cảm của mình khi nghe tiếng nhạc tại sao phải gò bó vào những quy lệ do người khác đặt ra. « Bà người Đức, Z. th đang trả lời một thanh niên trẻ tuổi khác độ 18, tôi trên 50 tuổi rồi không nhảy được điệu này ». Anh chàng lại lên tiếng thuyết giảng : « tuổi tác đâu thành vấn đề »

Dưới ánh đèn đồ sộ, mỗi người vận mình theo tiếng nhạc. Một vài người da đen trườn mình vuông tay lên như niu gối, như muôn vẹt lên khỏi những cảnh bắt công của xã hội. Một Hippy tĩnh tọa bên hàng ghế cạnh khă lầu bắt chuyện « Nơi đây thật là ngã tư quốc tế, mỗi quốc tịch đều tới đây » khi biết tôi là người Việt Nam anh ta hỏi về Hippies Việt Nam. Tôi nghĩ tới những chàng trai tuổi con nhà giàu có tiền để mua những khố muôn màu trang điểm, không, Việt Nam không thực có những Hippies mà chỉ có một số người con nhà giàu đua đòi !

Bị lưu đày ngoài xã hội

Hippies khởi sinh từ California cách đây hơn 3 năm, được các nhà xã hội học phân tích và cho là hậu quả của triết thuyết hiện sinh, chối bỏ cuộc sống máy móc hiện tại. Các Hippies than thở « chúng tôi là những kẻ bị lưu đày giữa xã hội vật chất này, chúng tôi bị cô đơn giữa những nơi đầy sự hiện diện của con người ». Tại sao chúng tôi phải làm việc mà không có thời giờ nghỉ tại đời sống riêng của chúng tôi.

Tại sao chúng tôi phải sống gò bó trong những quy lệ xã hội. Tại sao mỗi người cứ phải bắt chúng tôi ăn mặc đúng thời trang. Thời trang là cái gì ? Có phải đó là do một số người trực lợi túi tiền thiên hạ, thay đổi kiểu áo. Nếu gọi là mỹ thuật và thời trang, thì trước hết mỹ thuật và thời trang phải phục vụ cho ý thích cá nhân trước. Chúng tôi ăn mặc như chúng tôi muốn, như chúng tôi cho là đẹp tại sao mọi người lại đe bỉu ? những người đó bất bình thường.

Tôi nhìn bộ quần áo kết hợp bằng những mảnh vải nhiều màu sắc « tương phản » nhau nát. Đồng ý một phần với ý thích của anh ta nhưng mũi tôi muốn « chát xì » vì mùi hôi. Không biết đã bao ngày anh chàng này chưa biết mùi xà bông. Chẳng biết đây là văn minh hay chậm tiến. Họ trở về với đời sống thuở các nhà khoa học chưa tìm ra ayé sinh thần thế là

một điều cần thiết cho đời sống minh và nhân loại » Thầm nghĩ vậy nhưng vẫn phải « lạc hậu » mỉm cười và xin lỗi muộn đi vào nhà vệ sinh.

Tôi len lỏi qua những dãy ghế, theo dấu mũi tên chỉ đến một góc khuất. Trên 4 bức tường những hình vẽ lõa thể nhiều kiểu, đường nét khúc mắc, mặc dù ánh đèn không cho thị giác tôi phân biệt được đâu là màu sắc đích thực, nhưng chắc cũng « nóng » lắm. Vài hàng chữ ngoằn ngoèo ; I love me ; Ich Ware hier, Can I Cry ?

Mở cửa phòng vệ sinh, một vài cô gái Hippies buộc khăn hoa ngang trán đang tò lai đường mòn đỏ thắm, kẻ thèm một vệt nét chì lên mắt cho sâu thẳm thêm. Áo Mini quá hấp dẫn, nhưng cũng có cô mặc áo dài tới ngang bụng chàn như kiều 30 năm trước đây, gót giày vuông và to như gót giày đàn ông. Khuôn mặt họ thật trẻ, tôi cố tìm xem họ có thật sung sướng. Những khuôn mặt này chưa hề biết qua những cơn cực của cuộc sống, nhưng sao đã vội lén tiếng phản đối ?

30 pfennig để mở cửa cầu tiêu. Cô ta hỏi tôi có tiền lẻ. Trong khi chờ đợi tôi chợt giật mình khi thấy tại một góc tường treo chiếc máy tự động bán « Anti-baby-tabletten » bỏ vào đó 2 DM, nhấn nút là ra thuốc ngừa thai.

Anna, cô gái tóc vàng dài ngang vai, nhún vai nói « chuyện đó là thường, ngay ở Đại học người ta cũng bán thuốc ngừa thai với giá rẻ cho sinh viên. Chuyện sinh lý đối với tuổi trẻ hiện nay ở Đức không quan trọng hơn một cách giải trí. Một thanh niên Đức đã nói : nếu cả hai cùng bằng lòng thì tại sao lại phải bị ngăn cách bởi những luân lý, đạo đức giả? Thuốc ngừa thai để tránh những đứa con ra đời đúng lúc mà cha mẹ nó không muốn ?

Được hỏi quan niệm về sự trung thành, anh ta nhún vai « Tất cả mọi sự hiện hữu đều chỉ có ý nghĩa tương đối một sự thật đúng với nơi này nhưng không đúng với nơi kia. Tại sao người con trai hay người con gái lại đòi hỏi bạn mình phải trong sạch trước khi gặp nhau. Con người sinh ra đâu biết được là ai sẽ gặp ai, vậy chỉ cần biết hiện tại và tương lai, thế là đủ, quá đủ ». Tôi nghĩ tôi tại các nơi trên thành phố Đức hiện nay 10 rạp ciné thi đấu 8 rạp chiếu bóng có các cuốn phim nói về nghệ thuật làm tình. Và tháng mười vừa qua các đài Truyền hình cũng vừa ra quyết định sẽ chiếu những phim sex trên màn ảnh nhỏ.

Luật cổ của Đức cấm trai gái không được ôm hôn nhau ngoài đường, nhưng ngày nay tuổi trẻ đã dám trên đạo luật cổ đó. Về chuyện các nhà Phim ảnh tự kiểm duyệt thì có những điều lệ khôi hài, như các ông ấy cấm chụp khỏa thân phía sau lưng, nhưng lại cho phép được chụp khỏa thân phía đằng trước !

Không chấp nhận !

Giới trẻ và giới già thi ở bất cứ quốc gia nào cũng vẫn có những hố chia cách không bao giờ lấp đầy được. Bà Z. đi cùng chúng tôi, đề « cho biết

Hippies », khai ra khỏi căn nhà hầm đã hút một hơi dài, rồi lắc đầu nói : « họ không thể sống như vậy được. Họ phải làm việc. Muốn cải tạo xã hội không phải chỉ chống đối mà phải có sáng kiến cải tạo, xây dựng. Tôi hiểu những ngô đồng cuồng, những xao động tuổi trẻ nhưng Hippies không phải là đường lối đúng đắn cho sống ».

Cả thế hệ chúng tôi đã phải làm việc vất vả sau chiến tranh để có được cuộc sống may mắn tiến triển hiện nay. Họ được sống thoải mái hơn, nên họ có thời giờ để suy nghĩ và vui « bầy trò ». Họ phản đối thời đại máy móc nhưng thử hỏi không có máy móc hiện nay họ làm sao sống, làm sao có cái ăn. Lúc nay có một chàng Hippies xin tôi 30 pfennig thôi hy vọng là tôi cho hơn, nhưng tôi đã từ chối và bảo tôi cũng phải làm việc vất vả để có 30 pfennig đó.

Cô bạn Sung góp ý « Kê ra nếp sống của họ cũng có những cái hữu lý, đỡ gò bó đời sống con người trong khuôn xáo xích, nhưng thực ra họ vẫn còn quanh quẩn chưa tìm ra được lối thoát cho họ. Họ đang đi tìm ý tưởng và cách sống. Họ chống đối xã hội này bằng đường lối tiêu cực. Nhưng chính trong cách sống buông thả đó họ không tìm thấy thích thú ».

Cô bạn Népal cho hay : Népal là trung tâm của Hippies đã có mấy lần họp đại hội đảng nơi đây. Và đăng trường gửi đảng viên đi các nơi reo rắc « triết thuyết ».

Hippies tại Hòa Lan

Tháng 9 có dịp ghé Hòa Lan, trên đường phố Amsterdam tôi lại nhìn thấy những nhóm Hippies sống bì ẩn trong các căn hầm. Chuyện kể có một lần các hippies nổi loạn, chiếm khu vườn trước lâu đài mùa hè của nữ hoàng, hái hoa, vặt lá, đón nỗi Cảnh sát phải vất vả lăm moi giải tán được họ.

Amsterdam được coi như trung tâm thứ hai của Hippies Âu Châu. Thanh niên, Hippies từ các nơi tụ tập lại đây.

Nhất là khu Prins Hendrikkade, gần nhà ga trung ương thành phố dưới chân đài chiến sĩ. Đêm xuống từng nhóm tụ họp tháp nến (vì khu đài chiến sĩ này tối nhất không có đèn) từng nhóm 5, 10 người quây quần uống rượu, uống bia, hút thuốc, họ hát nhộn nhạo, họ ngả nghiêng bèn nhau, họ xổ dụng những nhạc khí thô sơ. Vài kẻ ngủ gật, cứ thế qua đêm lại kéo nhau đi. Hầu hết họ là các sinh viên. Một ông sinh viên đeo kính hai mít tròn vo tóc bù xù kiểu Phi Châu, (họ phải tốn tiền để uốn quăn như vậy) cho biết : chúng tôi thích du lịch và lối sống Hippies là lối sống dễ du lịch nhất. Đi từ nước này sang nước nọ thì bằng Ô Tô Stop, ăn thì ăn ở quán bán sẵn rất rẻ, ngủ thì ngủ đâu cũng là nhà.

Ngủ thì ngủ đâu cũng là nhà cho nên đài chiến sĩ sau một đêm bị chiếm bởi « các Hippies » trở thành nơi đây rác, sảng sớm các phu quét đường với tống tăng các tàn tích trước khi dân thành phố thức dậy. Ở Hòa Lan cũng có các quán Hippies như ở München.

Hội chợ Hippies

Trung tuần tháng 10, nghệ thuật Hippies được triển lãm tại khu Chợ mới thành phố Koln. Như có một định lệ nào Cologne trở thành trung tâm diễm của Hippies Đức và các nước Âu Châu, như Anh, Pháp, Ý, Thụy Điển trong nửa năm 1969. Đây là lần thứ hai Hippies trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của họ, và cũng như gián tiếp trưng bày cách sống sống của họ. Tất nhiên là có một vài nét sáng tạo rất đáng chú ý, nhưng cũng có những nét vẽ thô kệch, những màu sắc ngờ nghệch đang dở, những chiếc khăn sặc sỡ nhập cảng từ Ấn Độ. Những Hippies làm đồ trang sức kiểu Hippies. Tại đây các bạn sẽ gặp những ông bà râu tóc dài thậm thụt, quần áo của mọi thế kỷ tụ họp. Rất nhiều người hiếu kỳ tới xem, rất nhiều ánh đèn máy ảnh lóe lên để ghi dấu một hiện tượng của thế kỷ hiện sinh. Nhưng để có một kỷ niệm về hippies, bạn phải trả tiền khá bộn ! Mặc dù những bức tranh màu sắc non nớt nhưng nếu muôn mua ít nhất 1000 đồng VN. Nơi đây, ở dưới hầm cũng có những buổi chiếu phim « ma quái » Trước cảnh sát còn đẹp, sau bị báo chí cho là phạm đền tự do họ cũng « lò » đi

10 giờ đêm các ông bà Hippies còn tụ họp nhưng đã có những nhân viên cảnh sát tới nói nhỏ bên tai bạn « muộn rồi nên về, kẻo có những bất ngờ xảy ra có thể có hại cho bạn ». Bạn nên ra về. Cảnh Sát và Hippies không « sống chung hòa bình » được cho lắm. Các ông Cảnh sát có thể cho các Hippies vào tù nếu bắt được họ hút nha phiến. Tôi nhớ tới mùi thuốc phiện thoảng ngửi thấy ở « Hit House » München và nghe một người bạn cho hay bây giờ Hippies hút Haschich, nhẹ hơn Marjuana và rẻ hơn. Tại Đức giá 5 DM 100gr, hút được độ 10 lần. Mỗi lần hút như vậy bạn sẽ có cảm giác lâng lâng trong vòng 2 giờ. Quên đời, quên thế sự, quên chuyện nước non !

Hippies và chính trị

Ngày 15 tháng 9 Tại khu chợ mới Koln, một cuộc biểu tình nhỏ hưởng ứng chống chiến tranh Việt Nam cũng được tổ chức, tất nhiên đầu trò là các « ông » Cộng Sản, và có sự tham dự của nhiều Hippies. Những thanh thiếu nữ mới sinh ra sau chiến tranh thế giới thứ hai chưa có kinh nghiệm về chiến tranh. Những người Đức già nhìn họ hô hét cho hay : « chúng tôi đã biết thế nào là chiến tranh, thế nào là Cộng sản, còn họ, họ phải tìm hiểu thêm tình hình. Chiến tranh không chỉ do một bên mà do hai bên, đổi Mỹ chấm dứt mà không đổi Cộng Sản Nga Tàu ngừng giúp Bắc Việt, có khác nào xúi Cộng sản chiếm Miền Nam VN. Cho họ sang Đông Đức sống họ không chịu, nhưng ở đây lại cứ thích nói chuyện Cộng sản, Hiện nay ở Đức Cộng sản được phép chính thức lập đảng hoạt động. Nhưng trong kỳ bầu cử Quốc hội Liên bang hồi tháng 9, Cộng Sản chưa chiếm được tới 1% số phiếu ».

Lứa tuổi theo Hippies nhiều nhất là lứa tuổi từ 18 tới 25, tuồi gấp nhiều phiền toái nhất của cuộc

đời, tuổi chưa đầy những băn khoăn khắc khoải. Hippies ở Việt Nam còn có cờ để nói rằng vì chiến tranh đã làm họ chán ngấy cuộc đời. Nhưng Hippies ở các nước tàn tiễn, kỹ nghệ có thể nói vì hậu quả của sự cờ đơn, lạc lõng, Sống bên nhau nhưng sự cờ đơn chia lìa đến làm rã rời cảm nghĩ con người và từ đó sinh ra sống bừa bãi. Một số nói họ chịu ảnh hưởng của Phật Giáo, của Lão Trang. Nhưng có lẽ tại sự tiến triển của khoa học đã khiến con người giải thích được nhiều sự kiện thiên nhiên.

Thiên nhiên và cả con người không còn là những hình ảnh thần bí phải nghiên cứu để tìm hiểu nên đã đưa tuổi trẻ đến chỗ chán nản bi quan, đi tìm một đường lối tiêu cực để phản đối xã hội.

Một số khác thì lợi dụng Hippies để trục lợi như mở quán HIT, như để khoe lo mưu sinh, để lười linsk, trốn học.

Họ đưa những tranh vẽ lõa thể của các họa sĩ : Gustav Klimt (1862-1918 Áo) Edvard Munch (1863-1944) Kinwlu, lên như những tác phẩm phải treo « đầu giường » của các Hippies. Đầu vây chính các Hippies lại bị ngập lụt trong lối sống của họ mà chưa tìm được thể cảm bằng. Đời sống nhục dục tại Thụy Điển được buông thả nhất, nhưng con số các thanh niên tự tử tại Thụy Điển lại là con số cao nhất Âu Châu. Yêu không dám nói như ở Á Châu đôi khi mang đến thảm cảnh, nhưng sống quá tự do như tại Âu Châu cũng làm con người chóng chán đời.

Nhưng như nước trời qua cầu, nhiều Hippies sau khi sống « đã » tuổi thanh niên đã trở lại nếp sống bình thường và coi tuổi Hippies như một thời gian nỗi loạn của tuổi trẻ. Chưa biết lối sống mới nào sẽ khai sinh sau thời đại con người thám hiểm mặt trăng. Nhưng ở nơi đây mỗi y phục và nhạc « người hành tinh » đang bắt đầu thịnh hành.

Mùa Thu Tây Đức 11-69
NGUYỄN BÍCH THU

MỸ VIỆNSẮC ĐẸP

- 102, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH - SAIGON
- 36, hẻm đại lộ LÊ LỢI (Bonard cũ) SAIGON Đ.T. 93.33

do bà CHU-THỊ-PHƯỚC

tốt nghiệp Ba - Lê đều khiêm
9 năm danh tiếng tại Thủ Đô

- Sửa vết theo. Trừ tuyệt mực, tàn nhang
- Làm da mặt mịn màng xinh đẹp
- Làm ngực nở bụng thon

Bảo đảm kết quả. Có giá học sinh. Có dạy học trò

(nghỉ chúa nhặt)

KÍNH MỜI



Những chuyện khó tin
nhưng có thật

Từ ngày có chiến tranh VN, ở VN, ở Mỹ, và ở nhiều nơi khác đã xảy ra những chuyện khó tin nhưng có thật, những chuyện nếu không trái, thì cũng không đúng với những điều ghi trong sách vở, trong hiến pháp, trong tuyên bố nhân quyền hay trong bất cứ kinh sách nào.

Chuyện khó tin thứ nhất là đến năm 1966, nghĩa là mãi 12 năm sau khi Mỹ bắt đầu can thiệp vào VN. Thượng Viện Mỹ mới nghĩ đến chuyện mở 1 cuộc chất vấn chính phủ về những nguyên nhân, những lý do, những hành động can thiệp của Mỹ vào VN. Cuộc chất vấn này bắt đầu từ ngày 28-1-1966 đến ngày 18-2-1966 thì chấm dứt.

Ngoại trưởng Dean Rusk và những nhân viên chính phủ Johnson không trưng dẫn được một văn kiện pháp lý chính đáng nào biện minh cho quyền can thiệp của Mỹ vào VN, ngoài cái thuyết được gọi là thuyết Đô Mi Nô. Thuyết Đô Mi Nô nói rằng, hễ một con cờ bị chém thì lần lượt các con cờ khác cũng sẽ bị chém theo liền. Hễ VN bị Cộng Sản chiếm thì lần lượt các quốc gia láng giềng xa gần cũng sẽ bị cộng sản chiếm theo, và cuối cùng cả nước Mỹ cũng sẽ bị cộng sản BV, cộng sản Trung Hoa, Cộng Sản Nga Sô chiếm mất.

Thuyết Đô Mi Nô nói vậy, và ngoại trưởng Dean Rusk tin như vậy, nhưng đã không hành động như vậy trong vụ Cuba: Fidel Castro thành lập chế độ CS ở Cuba, và Che Guevara chủ trương chiến tranh cách mạng vô sản tại Châu Mỹ La Tinh, nhưng chính phủ Mỹ lại không can thiệp và tham chiến ở Cuba để phá thuyết Đô Mi Nô.

Tục ngữ VN có câu: «tiền đâm hậu thuẫn» nghĩa là làm trước rồi nói ra sau. Thị ra ở Mỹ người ta cũng thực hành tục ngữ VN khá trung thành. Rồi trong những ngày giữa tháng 11-1969 Thượng Viện Mỹ cũng mở những cuộc chất vấn chính phủ về VN, nhưng lần này thì vấn đề được đặt ra không còn phải quyền can thiệp có chính đáng hay không chính đáng, sự can thiệp có cần thiết hay không cần thiết, mà lại chất vấn chính phủ về cái cách

rút khỏi VN nhanh nhất, gọn nhất, dễ nhất.

Chuyện khó tin như trên chưa bằng chuyện khó tin thứ hai: BV và VC gây ra chiến tranh VN, tạo cơ và tạo cơ hội cho Mỹ ở lại tham chiến ở VN và đặt những căn cứ khắp Đông Nam Á và Thái Bình Dương, rồi mới ngoạc mõm đòi Mỹ ra đi để cho dân VN được quyền quyết định các công chuyện nội bộ với nhau không có sự can thiệp của ngoại quốc. Nói thì ngon lành như vậy, nhưng BV và VC gửi thật nhiều phái đoàn đi du thuyết khắp các nước Cộng sản, và không Cộng sản, để nhờ Nga, Tàu, và các chư hầu cộng sản lên tiếng hộ đòi quyền tự quyết dân tộc dùm cho người VN. Các bản thông cáo chung của Nga, Tàu sau cuộc thăm viếng chính thức của Phạm Văn Đồng tháng 11 đều có khoản đòi kèm quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam.

Một chuyện khó tin thứ ba là ở Mỹ, TT Nixon mỗi lần lên tiếng đều có nói đến quyền tự quyết của người VN, và nói cứng cỏi rằng: cái gì cũng thương thuyết được ráo trọi, trừ cái quyền tự quyết của dân chúng Nam VN. Thật là qui hóa, quyền tự quyết của dân tộc VN lại được Mỹ lo lắng dùm cho như vậy.

nguyễn hứa đồng



chính phủ liên hiệp và quyền tự quyết dân tộc

Công thức ruột của BV là (chuyện nội bộ của Nam VN phải được giải quyết giữa những người Nam VN với nhau). Chuyện chính phủ liên hiệp rõ ràng là chuyện nội bộ của Nam VN, vậy thì làm sao lại có Mỹ và BV bàn chuyện giúp được? Như vậy có phải là một chuyện khó tin nhưng có thật không?

Vai trò của những phe không phải Nam VN đối với quyền tự quyết của Nam VN.

Nhưng mà thôi, chúng ta không kéo dài đoạn phiếm luận trên đây làm gì. Chúng ta dành chấp nhận cho bất cứ ai lên tiếng về những chuyện của chúng ta, của Nam VN. Chúng ta dành chấp nhận cho Mỹ và Bắc Việt bàn chuyện của Nam Việt Nam, vì họ có cái quyền lớn nhất, cụ thể nhất, nghiêm chỉnh nhất, chính đáng nhất (toàn là những phẩm từ quen miêng trong các cuộc thương thuyết về VN), đó là quyền của kẻ có nhiều linh, nhiều súng, và sức mạnh.

Chúng ta tạm đóng vai khách quan tìm hiểu xem những phe không phải Nam VN sẽ nói gì, làm được gì về quyền tự quyết của Nam VN. Thị chúng ta đang nghe họ nói với nhau rồi đó. Họ đồng ý họp mặt với nhau để bàn những « vấn đề tòng quát » (danh từ của Xuân Thủy) và các vấn đề khác như vấn đề chính phủ liên hiệp và rút quân. Có hai trường hợp xảy ra: một là họ bàn với nhau xong chuyện này, đồng ý được với nhau về chuyện này, hai là họ sẽ không đi đến kết quả nào cả, và mặt đàm bế tắc, rồi tan vỡ.

Trong trường hợp thứ nhất, mặt đàm thành công, Mỹ và BV thỏa thuận được với nhau về một giải pháp cho Nam VN, về một phương thức thực hiện quyền tự quyết của Nam VN, thì họ sẽ làm

cách gì để thực hiện quyền tự quyết ở Nam VN, và thực hiện qua những bước như thế nào, bằng những hành động như thế nào?

Cũng lại chính họ vừa nói ra: phải bắt đầu làm giảm cái quyền tự quyết cho Nam VN bằng một chính phủ liên hiệp. Đôi bên chỉ còn bất đồng ý kiến về một chi tiết không đáng kể: nên có chính phủ liên hiệp trước hay sau tuyên cử mới? Nghĩa là nên có chính phủ liên hiệp làm thời, hay nên có chính phủ liên hiệp dân cử mà thôi?

BV lý luận rằng nên và phải có chính phủ liên hiệp làm thời, con được gọi là chính phủ liên hiệp hòa bình, trước khi có những cuộc tuyển cử mới, và chính phủ liên hiệp hòa bình này được giao phó trách nhiệm tổ chức tuyển cử mới. Căn bản của lý luận này là hiện nay ở Nam VN có nhiều phe thù nghịch, trong đó hai phe



lớn nhất là VNCH và VC. Vậy thì muốn cho hai phe hết đánh giết nhau, phải bắt họ liên hiệp với nhau. Lý luận này thoạt nghe có vẻ hợp lý, khả tin. Nhưng mà muốn đi cho trọn lý luận này thì ngay khi nói chuyện liên hiệp ở Nam VN, cả hai phe phải thời đánh nhau, thời thù ghét nhau, thời khùng bố, ám sát nhau, và cũng nên thời cả chuyện chửi bới nhục mạ nhau. Có làm được như vậy thì mới có thể làm chuyện liên hiệp được. Nhưng phe cộng sản chắc chắn không chịu làm như vậy và phe VNCH cũng thấy ngần ngại làm chuyện như vậy.

Mỹ chịu rút quân theo một thời biểu mật, nhưng vẫn để lại một lực lượng còn lại (residue forces). BV thì không chịu bàn chuyện rút

**ĐỌC BÁO ĐỜI ?
Hãy tìm đọc ngay cuốn BUNG LUNG** của **ĐÌNH THIỀNG**
TÌNH ĐỜI, NGƯỜI ĐỜI, SỰ ĐỜI... ĐƯỢC PHƠI BÀY TRONG BUNG LUNG
ĐẾ VÀO ĐỜI
YÊU ĐỜI, CHÂN ĐỜI, SÀNH ĐỜI... VẦN CẦN ĐỌC BUNG LUNG
ĐẾ QUÊN ĐỜI
(đã có bán tại các nhà sách)

quân của BV, vì họ có cái ưu thế : rất khó kiểm soát ai là người BV chính cống và ai là người Nam VN chính cống. Có những người Nam VN, nghĩa là có khai sinh nguyên thủy ở Nam VN, nhưng ra Bắc tập kết sau 1954, và được hồi kết vào hoạt động theo lệnh BV, cho các mục tiêu của BV.

Vậy thì những người đó có còn đáng được coi như người Nam VN nữa không ? Tại Nam VN có hàng triệu người gốc BV, Trung Việt thuộc Miền Bắc trước kia (từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc), và Nam sau và trước 1954. Vậy thì những người này đáng được coi là người gì, thuộc miền Bắc hay miền Nam ?

Vấn đề ai là người « Nam VN » chẳng những được BV đặt ra, mà cũng có những người Nam VN đặt ra một cách công khai, hay không công khai. Sự đặt ra vấn đề này tại Nam VN hiện nay được gọi là vấn đề kỳ thị Nam Bắc. Vấn đề từng sah sỏi này nở, và hiện lên mặt nỗi vài tháng trước đây khi cụ Hương sáp được mời về gãi háng và nhìn (dài lán tần) của cụ. Tại Saigon hả có một cái hội gì gọi là VN thi lập tức có thêm một cái hội gì gọi là Nam Việt. Cái trò lập hội lập hè này, làm lúc chỉ là sự biểu hiệu của tinh thần địa phương, thương nhớ quê hương nhỏ, nhưng đã được lợi dụng để biểu hiệu cho tinh thần kỳ thị.

Với tất cả những rắc rối đó, trước khi giải quyết vấn đề tự quyết của Nam VN, người ta phải giải quyết vấn đề (người Nam VN). Có vài đề nghị giải quyết : bắt cứ người nào đã sống tại Nam VN từ vĩ tuyến 17 trở

về từ năm 1954 đều là công dân Nam VN, và được quyền dự vào việc giải quyết chuyện Nam VN. Những kẻ vô sau thi coi như mới nhập quốc tịch Nam VN. Đề nghị này không giải quyết được gì hết, bởi vì những lính chính qui BV xâm nhập từ 1954 đến nay có thể được VC làm thẻ quân đội giải phóng của họ, và cho phép nhập tịch Nam VN hết ráo, và như vậy thi không thể đặt vấn đề rút quân song phương được nữa.

Chỉ còn một đề nghị giải quyết vấn đề quốc tính và quốc tịch Nam VN theo lối bắt cứ ai hiện đang sống tại Nam VN, và quyết định chọn Nam VN làm quê hương theo lời ca « xin chọn nơi này làm quê hương » thi được coi như có quốc tính và quốc tịch Nam VN, và được quyền tham dự sinh hoạt chính trị Nam VN.



Xong được vấn đề này thi mới có thể đặt ra vấn đề quyền tự quyết của dân chúng Nam VN được, bởi vì phải biết ai là dân chúng Nam VN chính đáng thi mới trao quyền tự quyết cho họ được.

Bấy giờ, Mỹ và BV chỉ còn một chuyện đề bàn với nhau : cam kết không can thiệp vào chuyện Nam VN. Nếu lính chính qui BV nào chọn lựa làm dân Nam VN, thi hãy buông súng, rời đơn vị, lấy con gái Nam VN, và lập nghiệp ở Nam VN. Còn quân đội Mỹ thi muốn rút cứ rút, muốn ở lại chơi thi cất súng đi mà làm du khách, hay ngoại kiều. Thật chẳng có chi khó khăn hết.

Vấn đề không còn là vấn đề người, vấn đề của cá nhân, mà là vấn đề của hai chính phủ. Hai chính phủ Mỹ và BV cam kết với nhau, và cam kết với thế giới là không can can thiệp vào Nam VN nữa là đủ rồi. Lúc bấy giờ chuyện Nam VN tự dung sẽ được giải quyết giữa người Nam VN và người Mỹ.

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG LĨNH ĐANG ĂN HÀNH thơ Việt hiện đại 1900 - 1960

của UYÊN THAO

Tập đầu trong bộ sách dày
3000 trang tập trung đầy đủ tài liệu về 60 năm Sinh Hoạt Thi Ca Việt Nam.

Một công trình nghiên cứu, phê bình văn học nghiêm chỉnh, sâu sắc, phong phú và vô tư nhất. Phát hành tháng 12 năm 1969

Nam VN sẽ giải quyết chuyện nội bộ như thế nào ?

Sau khi các thế lực bên ngoài không còn can thiệp vào chuyện nội bộ Nam VN, và cam kết tôn trọng điều đó, thi những phe thù nghịch tại Nam VN có thể giải quyết chuyện nội bộ của mình theo hai cách : đánh nhau chết thôi, hoặc thôi đánh nhau để hòa với nhau và sống thuận thảo với nhau.

Nếu chọn con đường đánh nhau chết thôi thi khỏi phải nói bất cứ chuyện gì nữa, kể cả quyền tự quyết, quyền không nhận sự can thiệp, quyền bầu cử vv... Khi đó dù muốn hay không thi mỗi phe cũng cố gắng đi cầu viện binh càng nhiều càng tốt, đi xin vũ khí càng nhiều và tối tân càng hay, và đi ký kết những hiệp ước viện trợ càng nặng càng khoái.

Trong trường hợp này, khỏi cần nói gì thêm chỉ còn cách chờ chiến tranh chấm dứt vì hết đấu thủ, hết kẻ đánh giặc. Hoặc là chờ cho một bên bị giết bị bắt, bị què quặt ráo trời. Còn lại bên nào lành lặn hơn chút đỉnh thi bên đó tuyên bố mình đại thắng trên xương trắng và đất hoang.

Không một người VN tinh tri nào lại cầu mong các phe chọn con đường thứ nhất. Con đường thứ hai là các phe thù nghịch hiện đang đánh nhau như kẻ tử thủ bỗng như được mặc khải từ trời, hiểu ra rằng đánh nhau mãi thật chán, thật vô ích, thật kỳ cục, cho nên cùng quyết định thôi đánh nhau, ngồi lại với nhau bàn chuyện sống hòa thuận mà không phải mạo uất cho một bên chết toi chết địch hết đi.

Điều kiện thứ nhất để tiến đến giải pháp này là cả những phe thù nghịch Nam VN cùng đồng ý với nhau về sự vô ích, vô vọng của chiến tranh và cũng thành thực mong muốn chấm dứt chiến tranh huynh đệ. Điều kiện thứ hai là những thế lực bên ngoài ngưng mọi can thiệp vào Nam VN. Điều kiện thứ ba là dân chúng Nam VN được quyền biểu dương sự chọn lựa và quyết định của mình, không chịu áp lực của bất cứ phe nhóm nào, và sau khi dân chúng Nam VN đã biểu dương sự chọn lựa và quyết

thơ

trần-đức-uyễn
an-sơn-trường

Cùng đồng bào tò quốc bạn bè ta
Ta treo trên không gian
Dưới chân đạn nô
Bạn sát nhau mũi súng hướng lên
Từng chùm chúng tôi rụng
Rụng rụng rụng
Không tiếng kêu, miệng chúng tôi ấp úng

Miệng ngậm tiếng kêu than
Linh hồn tôi bay bồng
Lượn tim trán nàng
Xin đáp xuống chọn nơi yên nghỉ.

Tìm một chốn phảng phiu
Cho linh hồn tôi xuống
Cho tôi một ngọn đồi
Đồi cỏ xanh cồn mịn
An táng bạn bè tôi.

Đến bao giờ
Thức dậy lòng yêu mến
Ta mến yêu tò quoc, bạn bè ta
Giờ đèn tội bỗng dung đê đèn.

Miệng đãi ấp lời ca,
Chân nhíp vui mở hội !

Tôi mở mắt vào tim
Thấy máu cồn nóng hỏi
Nhưng không ngọt chảy ra
Chảy mãi, sao chảy mãi.
Tôi nguyên rủa hết lời quên phá hoại.

TRẦN ĐỨC UYỄN



Tôi thở hơi đầy
Ôi buồm sớm mai tươi
Buồm sớm phương đông đẹp như trán nàng
Cây như tóc đêm qua mưa còn ướt.

Tôi thở hơi nàng
Và bay lang thang
Nghìn năm lơ lửng
Treo trên không gian

tạm thời tự ý chán dứt quyền hành, khả năng áp lực của mình, chỉ đóng vai trò bảo vệ trật tự xã hội, và thành lập một tổ chức chịu trách nhiệm soạn thảo luật bầu cử, tổ chức và giám sát các cuộc bầu cử.

Hè thực hiện những điều kiện này thi thứ nhất phải tạm ngưng đánh nhau tức là ngưng bắn, chỉ ngưng tạm thời, ngưng với điều kiện, ngưng để tổ chức những cuộc biểu dương ý chí dân chúng Nam VN, bằng bất cứ phương thức dân chủ nào, như trưng cầu dân ý, bầu cử vv... Khi đã tạm ngưng đánh giết nhau, thi những hệ thống lãnh đạo quyết giữa những người Nam VN với nhau.

CUỐI CÙNG

Và như những giây đàn cười cợt
do những ngón tay diên dại gẩy
giữa núi đá...
Lời hát như nhịp hư
yến oanh cuối cùng buông cánh mồi
anh đứng dưới vòm cầu
cội linh hồn xa chiều khuất bóng.
Đêm là chiếc yên ngựa mùa đông khô sầu
anh hùng không về đâu không về đâu
nôn nao đếm ghe buồm sông nước cuồn
tóc bay giắc đầy
chuồng gấu đen ngày xưa
suối đầm mật mùa hè
trong ngực ôm thầm mối hoang mang thất
đám

Và như những giây đàn cười cợt
do những ngón tay diên dại gẩy
giữa núi đá...
Tháng chạp về con chim nhỏ nhảy trên
tường mảnh chai.
nỗi sầu rung mờ mịt, Rừng là chiếc yên
ngựa mùa đông
nơi những người mù dùi nhau xoay vòng
vũ khúc
nơi nhập thần trong cuộc lễ vui nhơi
em đê xe hìn. Vĩnh biệt.

Những giây đàn cười cợt mắt vui
Những ngón tay diên dại gẩy
bó xương khô

Ủ rũ khi bình minh tới
Chào bình minh hoa ban mai là lời
Đến đây chuộc tội cuộc đời

Tháng chạp có còn gì không. Trên trời
mở công thiên đường
anh là sự sống lại. Và sự sống
trái tim ai một ngày quá khứ
ngày tàn tạ
không cầu sự vui mừng hay bình an

Tháng chạp kẻ nào lầm lũi đi. Rừng đêm
chiếc yên ngựa mùa đông
lung linh hồn em những vì sao hư nết

AN SƠN TRƯỜNG

Ngoài phương thức giải quyết này chỉ còn một phương thức khác hữu hiệu hơn là người Nam VN hãy từ bỏ giác mộng tự quyết của mình, trao toàn quyền cho các thế lực bên ngoài giải quyết giúp vấn đề tranh chấp ở đất nước mình, và tuân lệnh những thế lực đó, chấp nhận những giải pháp do những thế lực đó thỏa thuận với nhau. Trong những dữ kiện hiện thời, thi giải pháp cuối cùng này đang thành hình khá rõ.

Vụ án Gián điệp ly kỳ

Rút cục thi vụ án Vũ Ngọc Nhã thật là một vụ án ly kỳ bí mật nhất trong lịch sử nền «công lý mặt trận» của nước Việt Cộng Hòa.

Thứ nhất là vụ án mang tên Huỳnh Văn Trọng nhưng thực sự thi Huỳnh Văn Trọng chỉ là tay em của Vũ Ngọc Nhã. Trọng đã khai trước tòa rằng cứ mười lần vào yết kiến Tổng thống thì tới bảy lần thấy Nhã ở đó, có khi đúng ăn sang với Tổng thống.

Trong hồ sơ của Nhã có cả bút tích của mấy vị Hồng y, của Tổng Thống, và liên hệ đến cả đức Giáo hoàng. Đến nỗi đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng phải lên tiếng cãi chính từ La Mã rằng: Nhã không phải là agent của tòa thánh Vatican. Việc đó quả là một bí mật lớn, mà chỉ có Nhã biết và Chúa biết mà thôi.

Có điều nếu Nhã phục vụ cho giáo hội thi đâu có gì mà phải chơi!

Một điều ly kỳ nữa là kết quả của vụ án. Thường thường một đặc công nắm vùng của Cộng Sản bị bắt quả tang thì thế nào cũng lãnh án tử hình. Mà anh đặc công thi cùng lì mì là đạt được một bao plat tích giấy vẩy chục người. Còn đây là những tay bị kết tội điệp viên vẫn loại chiến lược, len lỏi vào tận cơ quan đầu não của quốc gia, chuyên cho địch những tài liệu tối mật mà kết quả có thể làm chết hàng ngàn người. Ấy vậy mà những tay điệp viên này lại chỉ bị kết án khổ sai. Trước khi đi họ còn vẩy tay chào hẹn vài ba tháng nữa sẽ trở về dinh Độc Lập. Lý kỳ thật.

Một trong những người được lợi nhất trong vụ án điệp viên này, là ông Quốc vụ khanh Vũ Quốc Thủ. Ông Thủ cười ha hả khi nghe tòa buộc tội H.v. Trọng chuyên một tài liệu tối mật của quốc gia cho bên địch, là tập kế hoạch kinh tế hậu chiến của ông Thủ. Huỳnh Văn Trọng lại còn cầu kỳ đem tập kế hoạch đó chụp phim hàn hối. Nhưng mà ai cũng biết rằng tập kế hoạch kinh tế hậu chiến hiện nay đang lưu hành khắp nơi, dưới hình thức quay ronéo, ít nhất cũng có hàng ngàn bản. Vậy mà Huỳnh Văn Trọng lại đem chụp hình thi đúng là điệp viên hạng ba!

Phát giác mới về ông Ngô Đình Nhu

Trong suốt một tháng trời nhật báo Hòa Bình của linh mục Trần Du đã công bố một điều phát giác vô cùng mới mẻ về ông Ngô Đình Nhu. Vậy mà ít người để ý.

Phát giác mới mẻ ấy là: ông Ngô Đình Nhu là anh của ông Ngô Đình Diệm, chứ không phải là em của ông Diệm như người ta vẫn tưởng.

Nhưng nhật báo Hòa Bình công bố điều phát giác này một cách rất khen tốn, chứ không có rùm beng như thói quen của cha Trần Du vẫn làm, khi khám phá ra tên ma túy dài.

Cách mà báo Hòa Bình tiết lộ khám phá mới mẻ này, là trong suốt 1 tháng trời khai thác cái



ÔNG ĐẠO CÁY

chết của ông Diệm ông Nhu qua một loạt bài «Làm thế nào để giết một Tổng Thống?» báo Hòa Bình luôn luôn gọi ông Nhu là *bào huynh* của ông Diệm. Thi dụ: «Tổng Thống Diệm và bào huynh của ông dùng một chiếc xe... Tổng Thống Diệm và bào huynh của ông đã đọc kinh ăn năn tội...»

Bào huynh nghĩa là anh ruột đứt đuôi rồi. Nếu ông Nhu là em ông Diệm thi cha Du đã gọi là bào đệ chó!

Rút cục, sau một tháng trời, thiên bút ký «Làm thế nào giết một Tổng Thống» không cho độc giả biết cách giết một ông Tổng Thống như thế nào để người ta học và bắt chước (có người nào đang muốn học và bắt chước không?) nhưng thiên bút ký này có thể cho ta biết cách giết một ông cố đao như thế nào.

Vậy làm thế nào để giết một ông cố đao?
Thưa cách tốt nhất là cho ông ấy đi làm báo, dù ông đốt đặc.

Chuyện mới nhất về cha Trần Du

Từ hơn một năm nay cha Trần Du đã giúp ích rất nhiều cho làng báo Giao Chỉ. Mỗi khi các báo, nhất là báo hải nước, thiếu đề tài để chọc cười độc giả, lại mang cái tên Trần Du và sự nghiệp làm báo của cha ra mà khai thác. Sự nghiệp đó lừng lẫy nhất vào dịp cha Du mang con ma túy dài ở Chi Hòa về sài.

Có một hồi ông Tư Trời Biển ở báo Tin Sáng mỗi ngày mang Trần Du ra tẩm quất. Về sau vì tình đoàn kết, hòa giải chí địch, Tư Trời Biển bèn không thèm tẩm quất Trần Du nữa, sợ người báo là kỳ thị Bắc Kỳ.

Bởi vậy có một câu chuyện cũ hay về ông cố đao Trần Du mà Tư Trời Biển chưa kịp kể trên báo Tin Sáng. Vốn là bạn thân với Đạo Cây, Tư Trời Biển đã mang cái chuyện trên nói riêng với Đạo Cây. Câu chuyện như vầy:

Ở gần tòa báo Hòa Bình là một cái building lớn của Mỹ. Bữa nay có tên Mỹ mất một con chó đèn lồng. Con chó thừa lúc chủ sơ ý đã chạy ra đường, chạy vô mấy cái hẻm ngoác ngoéo rồi mất dạng. Người bạn đồng minh bèn hốt hoảng đi tìm, chạy tìm hoài không thấy. Anh ta bèn hỏi thám bà con trong xóm. Trong cái mặt nhợn nhác của anh thì ai cũng biết anh đang đi tìm kiếm cái chi đó. Anh không biết nói tiếng Việt mà bà con lại không biết tiếng Mỹ.

Bèn làm dấu hiệu. Nhưng anh ta lại không biết diễn tả con chó đèn như thế nào cả.

Anh chàng Mỹ bèn nói «a dog! a dog!» (1 con chó) và chỉ vào minh từ đầu xuống chân nói: «black! black!» (đen, màu đen) để cho rõ ràng anh bèn chỉ vào cái quần đen của một cô gái đứng đó, nói lại «black, black».

Bà con thấy vậy, thi biết ông bạn đồng minh định tìm cái chi có màu đen đèn, đèn từ đầu xuống chân như anh ta ra hiệu,

Anh chàng Mỹ lại tìm ra một cách diễn tả khác, là đe tay vào miệng và bắt chước tiếng sủa «guau, guau!».

Đến đây thi bà con hiểu ngay là anh ta nói tới một người nào hay ăn thịt chó.

Bà con lối xóm bèn dẫn ngay người bạn đồng minh tới tòa báo Hòa Bình, giới thiệu hắn với cha chủ nhiệm!

Hồi ký của ông Đại sứ

Bên Mỹ có ông cựu đại sứ J. Kenneth Galbraith mới viết xong cuốn hồi ký được báo chí nhắc nhở tới như một tác phẩm văn chương và tư tưởng đặc sắc. Tuy vậy ông Galbraith không phải là văn sĩ hào hoa, ông ta chỉ là một kinh tế gia (dù lỗi lạc trong địa hạt kinh tế) đã từng làm đại sứ Mỹ ở Án Độ một năm dưới trào tổng thống Kennedy. Ông lại không yêu cái nghề đại sứ, bằng có là chỉ hành nghề mỗi một năm rồi chán quá xin lui về dạy học. Vậy mà cuốn hồi ký «Ông đại sứ» của Galbraith lại trở thành 1 tác phẩm đặc sắc.

Ở xứ ta có ông Đại sứ Vĩnh Thọ vừa được báo chí nhắc nhở tới rất nhiều. Tự dụng bộ ngoại giao thông cáo tùng lum thanh minh rằng ông Vĩnh Thọ không hề làm cho một em chiêu dãi viên Nhật nào

đó mang bầu. Tờ báo Nhật Asahi đã vẩy cho Ông Đại sứ thật là vừa phi bang cơ quan ngoại giao của nước Việt Nam Cộng Hòa, lại vừa làm mất uy tín của kỹ nghệ ngừa thai Nhật Bản.

Có điều lạ tại sao bộ Ngoại Giao lại tự dung làm tùng lum cái tin đó lèn, trong khi báo chí vốn không có ai đề ý tới cả. Cái vụ nhân viên trong bộ lợi dụng tin hùm ngoại giao để chuyển lậu cuốn phim của một nhà sản xuất ở Sài Gòn sang Hồng Kông thì không thấy ông Ngoại giao cải chính, thanh minh chi hết. Vậy nên nhiều kẻ xấu miêng đã nói rằng bộ Ngoại giao loan tin tùng lum lèn cốt để từ từ rút hoang thân Vĩnh Thọ về đó thôi.

Nghé tin đó ông Vĩnh Thọ buồn lâm, bèn sửa soạn bắt chước ông Galbraith viết một cuốn hồi ký. Ông đã bắt đầu thu thập tài liệu và ghi lại các kiến thức của ông về Đông Kinh và nước Nhật.

Các nhà xuất bản đang tranh nhau mua cuốn hồi ký này, vì chắc chắn đây phải là một cuốn sách hấp dẫn sẽ bán rất chạy. Nhà Xuất bản Sống hiện đang trả ông đại sứ một giá cao nhất. Cam đoan có nhiều mục lục.

Báo Đời: Báo của tỉnh Bình Thuận

Bạn Nguyễn Bá Sơn vừa gửi thơ về cho chủ bút của bốn báo. Trong lá thư rất hay, bạn Sơn cho biết các văn nghệ sĩ ở Bình Thuận nhất định sẽ làm một tờ báo cho tỉnh Bình Thuận!

Anh em báo Đời hoan hô hết sức! Làm một tờ báo cho tỉnh nhà, đó là điều mà các văn nghệ sĩ ở các nơi phải thực hiện!

Trong khi chờ đợi, Đạo Cây xin đề nghị Ông Chủ Bút làm ngay tờ báo Đời thành tờ báo của tỉnh Bình Thuận. Đạo Cây sẵn sàng nhường một phần đất của mình cho anh em Bình Thuận múa bút. Nhìn trong số báo LÈ PHÈ trước, bạn Vương Hữu Bột đề nghị cuộc chơi kể truyện lè phè, Đạo Cây xin lanh việc mở cuộc thi kể chuyện lè phè! Mời anh em tham dự đồng đáo.

Giải thưởng của cuộc thi này sẽ do ca sĩ Khánh Ly tặng. Cò Khánh Ly vốn là bạn thân báo Đời đã hứa sẽ đứng ra phân phát giải thưởng vì cô vẫn được anh em phong làm nữ Hoàng Lè Phè. Nào, mời các bạn nhào dộ!

ÔNG ĐẠO CÁY

Đêm NOEL và ngày TẾT tung bừng náo nhiệt.
Một rừng áo đầm, áo dài tay raglan, hàng trăm kiều áo hợp thời, tuyệt đẹp trưng diện ngoài đường, trong các buổi dạ hội... đều mang nhãn hiệu :

Nhà May DAKAO

60 Nguyễn Huy Tự (ngã tư Cầu Bông) DAKAO
Một nhà may lớn quy tụ toàn thợ cừ khôi với :
Cai Hòa — Cai Cập chuyên mòn đồ đầm, danh tiếng
Saigon, sẵn sàng phục vụ quý Bà, quý Cô.

DAKAO NOËL ??
TẾT DAKAO ??



HIPPY HOA HOÉT

TÊ ĐÊ

Một hai cánh hoa xinh xinh màu sắc sõ dán trên chiếc kính đèn của một thiếu nữ, chiếc kính biến thành chiếc kính hippy. Hai đóa hoa xòe trên một đôi dép Nhật bản, dép là đôi dép hippy. Mấy nụ hoa bê bồng lèo loẹt nở trên mặt một chiếc đồng hồ màu với quai to như quai da đeo ở cổ tay một tên giác đầu La mã, chiếc đồng hồ được gọi là đồng hồ Hippie. Những chiếc hoa màu cẩm thạch, màu vàng, màu cam dán tung tóe trên một chiếc xe gắn máy Honda thì Honda thành Honda

hippy. Những đám hoa lớn nhỏ dán trên một chiếc xe hơi, chiếc xe hơi thành 1 xe hơi hippy.

Những chiều thứ bảy và chủ nhật của Saigon, trên đường Tự Do Lê Lợi, Nguyễn Huệ, trong những hành lang Eden, Tax, Crystal, người ta thấy những thanh niên thiếu nữ choai choai mặc áo hoa, thịt giày lung to bản hay xích eo lủng lẳng, mắt mang kính màu, dáng đi lóng lánh, đôi khi nhìn xuống đất như đang tìm kiếm một cái gì đã mất, ấy là những hippy Giao Chỉ.

Hippy Giao Chỉ chẳng có kinh đền lanh địa như hippy Mèo tuy nhiên to có thể thường bắt gặp họ trong những giờ nhạc trẻ A gogo của Jo Marcel và Trường Kỳ tổ chức tại Queen Bee, Con Ong Cái, hay Quèn Di, trên Công Trường Kennedy, hoặc công trường Chiến Sĩ đường Duy Tân.

Ở đây người ta thường hiều hippi đơn giản như vậy, nghĩa là hoa hippi dính vào cái gì cái đó là hippy. Hoa trên đùi trên tóc trên ngực một thiếu nữ, người ta gọi là gái

hippy, hoa trên áo một ông tóc muối tiêu chịu chơi thì gọi là ông già hippy. Như vậy hiện tượng hippy tại đây, nếu có, thì nó khởi đầu bằng những đóa hoa nhiều cánh màu loè loẹt đó.

Hoa hoét thực ra là biểu tượng chính của Hippie vì theo các tay Hip thi hoa là cái gì hòa bình, hiền hòa, tuyệt diệu, thanh tao, họ đã gọi là Mạnh lực Hoa hay Sức Hoa «Flower Power». Tuy nhiên Hippie không phải chỉ có thể, không phải chỉ là những đóa hoa đó, mà nó còn là rất nhiều thứ khác nữa mà người viết lách sẽ trình bày ngay sau đây.

Định nghĩa Hippie

Có thể nói định nghĩa tiếng Hippie cũng khó như định nghĩa tiếng Chịu chơi của Giao Chỉ mình. Cho tới nay người ta chưa tìm được một định nghĩa đầy đủ và chính xác cho tiếng này, mặc dù hippy là tiếng rất quen thuộc rất phổ biến. Ta thấy rằng ngay đến cuốn từ điển bán chạy nhất năm 1966 là cuốn The Random House Dictionary of The English language mà cũng không có định nghĩa về tiếng này.

Có người cho rằng là tiếng lóng hip mà ra, hip có nghĩa là cái gì mới nhất, lạ nhất, là lướt bay bướm nhất, hợp thời trang nhất.

Cũng có người cho rằng tiếng hip là tiếng lóng của các nhạc sĩ chơi nhạc jazz để chỉ bắt cứ cái gì hòa điệu với những cái đang diễn ra.

Ngay cả những hippy chính cống, nếu bạn bắt họ định nghĩa thế nào là hippy thì họ cũng rất lúng túng. Một thiếu nữ hippy thiệt ở kinh đô hippy tại San Francisco khi được hỏi về hippi đã định nghĩa dài dòng như thế này : «Tôi yêu cả cái quả địa cầu này. Tôi là Mẹ thánh thiện. Tôi là một phần của Phật, một phần của Chúa, và một phần của tất cả mọi sự.

Tôi sống không cần vật chất, không cần tiền, tiền chỉ đẹp khi nó trôi chảy, khi đó được chất đống như những đống lá thu. Chúng tôi yêu đồng loại. Chúng tôi cố xoay sở để có thể mua được dầu, gạo, cần sa, LSD. Tôi dùng LSD khi cảm thấy chơi voi trong cuộc đời, dùng LSD là khát khao thực tại trong khoảnh

khắc. Tôi cho rằng mọi người nên dùng LSD ngay cả trẻ con nữa. Tại sao chúng ta lại không có cái quyền làm cho tâm thần sảng khoái thoát tục, phiêu lưu vào cõi mơ hồ tuyệt diệu mà phải cho đến lúc gần xuống lỗ mới thực hiện điều đó ? Con người cần được tự do tuyệt đối. Chúa gần với sự tự do tuyệt đối. Chúng ta cần phải hủy diệt tước bỏ cái thói đạo đức giả để trở lại cái bản chất thơ ngây của trẻ con... Tôi cầu nguyện trong mặt trời bình minh. Mặt trời nuôi dưỡng tôi bằng năng lực của tia sáng, và vì vậy tôi có thể phát triển lại



cái tình yêu, cái vẻ đẹp của tôi cho mọi đồng loại khác. Tôi không cầu nguyện để được hưởng lợi lộc như trúng áp phe trúng số xổ, Tôi không cần gì cả trên cõi đời này. Tôi chỉ cần LSD, sự làm tình tự do, những đóa hoa, những quả chuông bé nhỏ là những hạnh phúc lớn lao và thực nhất của cuộc đời này.

Một vài hiện tượng Hippie

Trên những xa lộ tại Mỹ, thỉnh thoảng người ta lại thấy có những tốp thanh niên nam nữ, tóc tai bờm xòm như bờm sư tử, quần áo và đủ mảnh sặc sỡ đứng để xin đi qua giang tới New York, San Francisco hoặc Chicago những nơi mà các tay Hip thường họp mặt. Đó là những hippy.

Trên một chiếc xe hơi cổ lỗ sỉ, op ep như xe Trần văn Trạch, sơn phết hoa tùng lum, với những nam nữ thanh niên niên chất đồng kiều cá hộp, họ ăn mặc đủ kiểu áo quần lả lùng nhất từ xưa tới nay trong lịch sử thời trang của nhân loại, có khi là một bộ quần áo nhà banh với khuy bạc khuy đồng gắn lung tung, có khi là một kiểu áo của Ấn Độ màu sắc hình vẽ uốn éo, lèo loẹt, họ gảy đàn lục huyền, hát những bài ca của Bob Dylan nghêu ngao trên xe, hoặc cũng có anh có chị hippy đang ôm chim ôm chó hồn,

những con vật này cũng được mặc quần kiều hippy. Đó là những hippy

Trên một đầm lầy, hai thanh niên nam nữ hồn nhau say đòn, chân tay mát mày dính đầy bùn bè bết ấy là hai hippy đang làm tình. Họ chủ trương làm mọi thứ miễn lừng chạm từ người khác.

Một đôi khi ta chỉ «nghe» thấy họ chứ không trông thấy họ, họ nghe thấy họ rồi mới trông thấy họ vì những hippy thường đeo chuông ở cổ tay, cổ chân, trên giày lưng, trên cổ giày ống. Một thiếu nữ hippy khi bị một ký giả phỏng vấn : «Có phải cô đeo chuông để má cô kiềm cò cho nó dễ phái không ?» «Hiết nử hippy đó đã trả lời tinh khéo rất triết rất điên như thế này : «Không, tôi đeo chuông để tự tin tôi, để biết là tôi đang đi tới đâu»

Một đôi khi ta không trông thấy những hippy nhưng biết là họ hiện diện nơi đó. Trên một thùng thô đặt trước nhà có vẽ hoa, trên một tấm cửa gỗ có sơn phết các hình kỷ hà màu sắc loè loẹt, đó là những dấu hiệu nhận biết nơi đó có hippy.

Một thiếu nữ tai tóc cài hoa, mắt và cánh tay vẽ sơn màu với những cành hoa, trăng sao chìm muòng, ấy là một hippy.

Một thanh niên cởi trần ngồi lim dim theo thế Phật ngồi ấy là

— cuốn sách bán chạy nhất trong tháng 11 - 12-69.

— cuốn sách đang làm say mê hàng ngàn độc giả, nhất là phái nữ :

« mưa rào trong nắng »

truyện dài của HOÀNG ANH

Những ấm ức, những đam mê, những khát khao ân tình nồng cháy ở bên trong, ở chiều sâu tâm hồn mỗi người nử giao sự mắc bệnh lạnh lùng được phơi bày trọn vẹn dưới ngôi bút HOÀNG ANH.

● Đọc Mưa Rào Trong Nắng để xót xa cho một chuyện tình đẹp như thơ và đầm nước mắt.

bìa : Huy Tưởng
phụ bản : Ngọc Dũng - Huy Tưởng
Hoa Đăng : xuất bản
Lê Lợi (107, Calmette.Sg) phát hành

một Hippy đang thưởng thức LSD ngâm vào óc, vào cơ thể.

Một cửa tiệm sơn xanh đỏ tím vàng, bán những đồ đe hút ma túy, những quần áo, chuỗi hạt, chuông hoa ấy là tiệm của Hippy.

Những giai đoạn của Hippy

Năm 1961 là năm của Hippy chính cống, năm 1966 là năm mà hippy được quần chúng biết tới và đến năm 1967 thì hippy gần như là một cái gì rất quen thuộc vì báo chí đã viết rất nhiều về hippy. Những tờ báo lớn như Look, Life, Time, Newsweek, New York Times, Atlantic... đã có những số ra đặc biệt về phong trào Hippy.

Thực ra thi từ khoảng 1955 đến năm 1959, đã có những văn sĩ viết về một lối sống bụi đời lang thang, những tâm hồn vô vọng chán chường sống lang bang như những du mục gần đúng như là lối sống của các Hippy sau này. Nhà văn Jack Kerouac thuộc thế hệ Beatniks

trong cuốn On the Road đã mô tả lối sống đó, cũng như Ernest Hemingway đã mô tả lớp trẻ của thế hệ lạc lõng, Lost Generation. Nhưng mãi tới 5 năm sau những lối sống đó mới được thấy xuất hiện mãnh liệt trong phong trào Hippy.

Phong trào Hippy đã bùng lên lan tràn như một dịch cúm Á châu, một dịch hạch truyền tới tận những

nước bé nhỏ như An nam ta. Thế là hoa hoét nở tím lum, xích buộc lung tung trên eo trên bụng, thế là tóc tai dài lê thê, thế là quần áo xanh đỏ tím vàng tung tóe tím lum thế là kính to kính nhỏ, kính Op art đeo tung bừng trên mắt...

Nhưng phong trào này có thể coi như tàn lụi hay chấm dứt tại Mỹ rồi. Hippy đã làm 1 đám tang trọng thể để khai tử cho phong trào Hippy trong công viên Golden Gate Park tại San Francisco năm 1967. Họ đã làm một quan tài ròi những người theo sau chiếc quan tài đó mặc quần áo Hip, đi dép hip, dã âm thầm đi tới một sườn đồi. Họ đã đốt chiếc quan tài đó rồi tất cả hô lớn lên: Hippy đã chết rồi. Sau đám tang này, nếu còn lại những ai tự gọi là hippy chỉ là những thứ hippy giả.

Những hippy chính cống cho rằng phong trào hippy đã biến đổi, đã bị lợi dụng, đã bị thương mại hóa. Có nhiều kẻ đã làm giàu vì Hippy.

Cũng chính những hippy đã trở nên giàu có. Những hippy thứ thiệt bây giờ lại thấy rằng cuộc đời là tiền là đòn, không có tiền là lầm cảm ấm ớ ngay. Họ thấy hiền lành cũng chẳng ăn cái giải gi. Hippy không còn choàng hoa vào cảnh sát nữa, họ đã thực sự chống lại cảnh sát bằng xích sắt, bằng dao búa. Như vậy là phong trào hippy đã coi như cáo chung sau

đám tang tổ chức chính thức tại công viên này, nơi nó đã từng được dùng làm lễ khai sinh ra phong trào.

Hippy và cảnh boóng

Hippy cho rằng trên cõi đời này mọi thứ đều đẹp, đều tuyệt diệu trừ chiến tranh và cảnh sát. Tuy nhiên mỗi lần bị cảnh sát đuổi hoặc bắt, họ đã đổi đổi rất lịch sự với cảnh sát bằng cách choàng hoa lên cổ, gài hoa lên đầu. Trái lại giới cảnh boóng cũng chẳng khoái gì Hippy. Sau đây là định nghĩa về hippy của 1 ông Cò tại Denver: «Hippy là những tên đê tóc dài, đê lông gáy bần thiểu, chống đối lại xã hội, loạn thần kinh, dùng ma túy 1 cách bất hợp pháp, nguy hiểm và bừa bãi. Họ có thể sống loạn xâng鬼 với nhau, nam nữ chung một cái buồng nhỏ xíu, rác cao gần tới trần nhà! Họ sống bằng cách xoay tiền bạn bè, cha mẹ, bắt đia các du khách lạ mặt. Họ là những tên ăn mày lèo loẹt kỳ cục.»

Hippy khoái cái gì?

Hippy khoái hoa, âm nhạc, nhảy nhót, hội họa, mặc áo quần lả lung, sặc sỡ, khoái đeo chuông, chuỗi hạt, khoái chó, chim, Chúa, Phật, Gandhi, Yoga, khoái hôn hít, làm tình tự do, khoái đốt thẻ trưng binh trốn lính, khoái cây cỏ thiên nhiên, khoái làm điều tốt lành cho đồng loại, khoái lè phè, lang thang, khoái du hí vì vui chơi là mục tiêu của

nhuộc đời, khoái ca sĩ Bob Dylan, Bob là thàntuồng, là triết gia của họ và dĩ nhiên họ cũng khoái hút ma túy nhất là LSD.

Hippy ché cái gì?

Hippy ché sự tàn bạo, ché chiến tranh, ché đạo đức giả, ché đời sống máy móc vật chất, ché cảnh sát, ché phong tục luân lý của xã hội, ché làm việc vất vả nặng nhọc. Có một điểm đặc biệt nhứt, đặc điểm làm cho họ khác giới Beatniks là họ rất ché văn chương thơ phú. Giới Beatniks còn khoái viết văn làm thơ để cõi tạo thành những Kerouac còn giới Hippy cho rằng văn chương chẳng ăn cái giải gi, họ cho rằng muốn truyền đạt tư tưởng, tinh cảm của mình với người khác tốt nhất là bằng ca hát, nhảy nhót, ôm ấp, hôn hít, sờ xoạng, làm tình. Họ thường nói đến những thứ sóng như «sóng nhạc», «sóng tình», «sóng cảm giác», những thứ sóng này mới là thật, mới là tuyệt diệu.

Hippy và đớp hít

Chủ trương của Hippies là «Sống không cần tiền», «Ăn đê mà sống, chử không phải sống đê mà ăn», «Hãy yêu nhau chử đừng thọi nhau».

Về vấn đề ăn uống họ chỉ cố xoay sở làm sao để dạ dày không trống rỗng, xoay sở để khỏi «đói» là xong. Họ không cần phải cố gắng nhiều trong việc mưu sinh vì vậy họ khoái làm việc nào bay bướm, nhẹ nhàng, suy nghĩ. 1 số Hippy đã lang thang lèn ăn mày, những tên ăn mày tách-ni-cô-lo, một số đi hát dạo, nhưng đa số khoái làm việc ở nhà bưu điện tại San Francisco, nơi này có nhiều nhân viên Hippy nhất, họ giữ việc lừa thư và giao thư. Ở Height Street cũng có một văn phòng của Hippy giới thiệu việc làm cho Hippy như: trống nhà, hút bụi, cắt cỏ, sơn phết lại nhà cửa... Chỉ 1 cú điện thoại là bạn có thể có một anh hay một chị Hippy đến tận nhà làm những công việc vặt vãnh trên giúp bạn.

Về phương tiện hít, Hippy không hút những thứ hiền lành như Salem, Pall mall, mà họ dùng ma túy nhất là LSD. Ta cần phải dài dòng về LSD vì chất này là nguồn cảm hứng, là lối sống của

Hippy. LSD viết tắt ở Lysergic acid diethylamid, một dược chất do bác sĩ Albert Hoffman thuộc viện bào chế Sandoz ở Thụy Sĩ tìm ra vào năm 1943. Người dùng LSD cảm thấy ngây ngất, siêu thoát tách rời khỏi thực tại và phiêu lưu vào một thế giới mơ hồ huyền ảo, tuyệt diệu, một thế giới với những hình ảnh kỳ ảo, màu sắc rực rỡ chói lọi, họ cảm thấy như bay bổng theo những sóng màu uốn éo lả lướt. Những hippy đã đòi được dùng LSD một cách hợp pháp

chính bác sĩ Timothy Leary là người đã từng tranh đấu cho chủ trương này, ông cho rằng LSD phải là thành phố nhưng đó chỉ là vài căn nhà làm bằng những mảnh của xe hơi phế thải, những căn nhà hình thù rất lập thể, rất kỳ quái. Dân số gồm có 21 người là văn sĩ, nghệ sĩ. Thành phố này được thành lập năm 1965.

Hippy và đồng loại

Như ta biết chủ trương của Hippy là «Làm tình chử đừng làm chiến tranh». Họ thường nhắc nhở tới hai chữ yêu thương trên cửa miếng. Họ đã lập một bệnh viện có cái tên rất lạ lùng nhưng đầy ý nghĩa, bệnh viện «we love you», Chúng tôi yêu bạn ». Bệnh viện này do các bác sĩ hippy râu ria rậm rạp bất mach kè đon, không lấy tiền, tuy nhiên ở ngoài bệnh viện có đê một hộp tiền với hàng chữ «xin bạn hãy bỏ một đòn la vào hộp này đê chúng tôi có tiền điều khiển bệnh viện của bạn».

Hippy cũng thường tổ chức các buổi hòa nhạc tại các công viên vào những ngày nghỉ cuối tuần đê giúp vui cho dân chúng. Họ cũng tổ chức những cuộc phát quần áo thực phẩm cho những người nghèo.



được coi như một thứ nghệ thuật, văn chương, âm nhạc, hội họa chử không phải là một thứ bị cấm đoán. Bác sĩ đã nghiên cứu về LSD tại Phòng thí nghiệm của Đại học đường Harvard và ông đã bị dư luận chỉ trich nặng nề. Báo chí thường đăng hình ông cõi trần đeo vòng hoa ngồi thiền yoga trong ánh mặt trời lúc ông dùng LSD.

Hippy và nhà cửa

Hippy thích sống lang thang như các dàn du mục, như các bộ lạc da đỏ tại Mỹ. Họ thích được sống giữa cây cỏ hoa lá, trong ánh mặt trời. Họ khoái được gần đất, gần núi đồi, gần trảng sao. Chính nhà thơ Gary Snyder, người được Hippy coi như nhà lãnh đạo tinh thần, đã nói rằng: «Phong trào trở lại với đất là giải pháp duy nhất đê giải quyết nạn thiếu nhà cửa tại Mỹ. Ông hô hào các hippy bỏ thành phố đê trở về với đất đai ruộng đồng.

Ông khuyên họ nên sống thành những bộ lạc như bộ lạc da đỏ. Đến đầu năm 1967 đã có phần nửa số Hippy bỏ thành phố đê về những miền hẻo lánh tại California, Nevada, Colorado. Gần Trinidad ở Colorado có một thành phố của Hippy đó là Drop City, tuy gọi

XUÂN ĐỜI

Tòa soạn báo Đời đang dồn hết nỗ lực, đê hết thi giờ đê thực hiện số mùa xuân Con Chó với chủ đề:

ngợi ca tình yêu

• 36 BÀI YÊU của 36 nhà văn và ký giả

• 5 TRUYỆN NGẮN hay tuyệt vời, ai đọc cũng khoái.

• 5 PHIẾM LUẬN về yêu của 5 nhà viết châm biếm trứ danh

• 3 LUẬN THUYẾT • 1 VÒ KỊCH cảm động • 1 BẢN NHẠC tình bay bướm

Ngay bây giờ bạn đọc hãy gửi bài về cho Xuân Đời Con Chó.

Đề tên: Ông TRẦN ĐỨC UYỀN
143 - 145 Công Quỳnh — Saigon.

ĐÂY LÀ CÁC LOẠI BỘT CHÍN

HIEU

TÂM PHƯƠNG

Để nuôi em bé, bồi dưỡng sức khỏe
— đú các giới NGON, THƠM, BỒ⁺
không kém Bột ngoại quốc, đã được
viện Pasteur công nhận nhiều chất Bồ⁺

TÂM PHƯƠNG

47A, Trần quốc Toản Saigon



Hippy và nghệ thuật

Nếu nói về ảnh hưởng của phong trào hippy mà không nói tới nghệ thuật là một điều thiếu sót. Ta thấy từ hồi phong trào hippy phát khởi âm nhạc, thời trang, hội họa điện ảnh có một hình thái mới, màu sắc mới. Về địa hạt thời trang, các quần áo có vẻ giã rất lạ, rất táo bạo với những màu sắc rất tung bừng, vui nhộn, tươi sáng. Về hội họa, các bức tranh mang những hình thể cong queo, uốn éo như khói thuốc, kích thước bị mất thăng bằng, màu sắc sống và nóng được pha trộn loạn với nhau. Về địa hạt điện ảnh những hình thường lơ mơ, chập chờn, trùng lén nhau, với màu sắc chảy lỏng chồi chang, huyền ảo... Trong giai đoạn phong trào Hippie đương lên, ta phải kể tới tay họa sĩ tài ba là Peter Max chuyên vẽ poster, loại bích chương để treo tường. Loại bích chương này rất được giới trẻ tại Âu Mỹ ưa chuộng.

Hippy Giao Chỉ

Người ta cho rằng Hippy tại Mỹ chỉ là giới trẻ chống đối lại xã hội Mỹ, chống đối lại cái phong tục tập quán xã hội cứng nhắc và máy móc

một cách tiêu cực. Giới Hippy đa số thuộc dàn da trắng. Dàn da màu rất ít hippy vì họ chống xã hội một cách tích cực hơn như bạo động, đập phá, la hét, xuống đường.

Tại Giao Chỉ có thể nói là không có hippy chứ đừng nói gì đến phong trào Hippie. Trong hoàn cảnh xã hội chưa đến nỗi loạn, chưa đến nỗi quá vật chất, trong hoàn cảnh chiến tranh, trong tập quán phong tục hiền hòa, phong trào hippy không có đất sống tại đây cho đến lúc này. Ta chưa thấy có đám thanh niên nam nữ nào ăn mặc đúng như Hippy Mỹ, để râu tóc như Hippy Mỹ đi lang thang ngoài phố, sống đúng kiểu bụi đời. Có thể nói Hippy Giao Chỉ nếu có chỉ là mấy cô mấy cậu choai choai con nhà giàu đa số học trường Pháp có đủ phương tiện mua những thứ của hippy, để mặc cho nó khác người cho nó đúng mốt, cho nó hợp thời trang chứ thực ra họ không dám làm đúng những điều mà hippy đã vạch ra, có khi chính họ cũng chẳng biết

hippy là cái quái gì nữa. Kẻ viết này có quen một số các cô cậu gọi là Hippy của cái đất Saigon này và thấy rằng họ đech dám cầm tay, đech dám hôn môi, đech dám làm tình, nhất là làm tình cộng đồng. Tóm lại họ trông có vẻ hippy làm lại hiền hơn cả những con nhà lành ở đây. Kẻ viết cũng thấy rằng làm một hippy rất là mệt vì quần áo, đồng hồ, giày lunge, kính đeo mắt kiểu Hippie rất là tốn địa. Điều này thật khôi hài, với thời buổi kiệm ước như thế này Hippy Mèo sang đây cũng đến «cuốn gói về nước!»

Để kết luận về Hippy Giao Chỉ, kẻ viết thấy rằng chưa cần đặt vấn đề hippy tại đây và bây giờ, vì thực ra không có phong trào này. Báo chí và các nhà đạo đức ở đây đã quan trọng hóa vấn đề Hippie mà thôi. Hippie mới có tụ họp đua xe quanh công trường Kennedy mà đã bị bắn lõi ruột, lõi phá lấu, thủng bao tử chết queo, thi phong trào phát triển thế đech nào được.

SUA

- TELEVISION
- AMPLIFIER
- TAPE RECORDER
- CAR STEREO

ĐỀ YÊN TÂM VÀ KHÔNG MẤT THỜI GIỜ XIN LIÊN LẠC VỚI:

CƯULONG TV-RADIO

534 TRƯỜNG M. GIẢNG SG. Đ.T. 41.435

- SỬA CHỮA BẰNG MÁY ĐIỆN TỬ TỐI TÂN NHẤT
- CÁC CHUYÊN VIÊN LỎI LẠC
- CÔNG VIỆC CHÍNH XÁC NHANH CHÓNG VÀ BẢO ĐÀM
- TỔ CHỨC ĐỨNG ĐẦU VÀ QUY MÔ
- CÓ XE HƠI NHẬN VÀ TRẢ MÁY TẠI NHÀ
- GIÁ TÍNH PHẢI CHĂNG

lữ hò



ĐỘC TÀI đời

ĐỘC TÀI

Từ sau năm 1963, hai tiếng độc tài đối với dân mình đã trở thành một danh từ gớm ghiếc, ai nghe cũng phải ngắn, phải khinh, phải sợ. Phe chống đối gọi ông Tổng thống đệ nhất cộng hòa là độc tài và ông Tổng thống đệ nhị cộng hòa cũng chối bài bài là không độc tài.

Thật ra, khi phe chống đối gọi ông Ngô là độc tài thì vô hình dung, họ đã suy tôn ông này tới mức tối đa. Sao vậy?

— Trước hết, nhà lãnh tụ độc tài phải là người tài nhất nước, trí nhất nước, đức nhất nước và cương quyết cũng nhất nước. Vì nhất nước nên dù có cho thi hành các biện pháp «đau đớn» cho dân giàu nước mạnh, dân rén thì cứ rén nhưng phải công nhận lãnh tụ của mình không ai thay thế nổi. Phải chấp nhận, không chấp nhận là tự sát.

— Những độc tài là người có uy tín. Vì có uy tín nên nói câu nào, ban lệnh nào dân phải nghe răm rắp dù có đứt từng khúc ruột cũng phải ráng mà chịu. Ráng chịu và tự an ủi: «Thà khổ còn hơn chết.»

— Nghề độc tài chỉ phát triển ở các nước thương hàn nhập lý, các quốc gia bị giang mai. Bị giang mai thì phải dùng mă tiền, thach tín. Hai loại thuốc này người khỏe xơi vào là tách. Trái lại, người hoang dâm không thể không xài thuốc này.

— Nhà độc tài là ông thầy thuốc chuyên dùng dao rạch ngược. Đau lắm. Người bệnh vẫn phải cắn răn chịu xé đê lành bệnh. Ông thầy độc tài sẽ tránh cho bệnh nhân cái nạn bất đắc kỳ tử vì nhiều thầy thối ma.

— Nhà độc tài, trước hết phải là người ái quốc. Vì yêu nước nên dám bán cả danh dự để chích thuốc mạnh vào con bệnh thập tử nhát sinh. Ông biết nhiệm oán. Dám chơi thảng cảnh bọn lang băm. Và sau khi cứu xong nước thì rước lấy cái chết.

Trong cuốn phim «Jugement à Nuremberg», phiên tòa xử con ma Hitler và các phạm nhân chiến tranh Đức quốc xã, ông trạng sư người Đức

đã nói một câu chí lý: «Thưa tòa, trước lương tâm nhân loại tôi xin im lặng để các ngài kết tội Hitler, người đã làm cho 10 triệu người phải chết. Nhưng trên cương vị một công dân nước Đức, tôi xác nhận là nước tôi cần phải có Hitler. Nếu không có ông thì 10 triệu dân Đức sẽ chết dưới bàn tay của quý ông». Thật vậy, không có Hitler thì nước Đức chỉ là cái chuồng bò của Pháp. Không có Franco thì nước Tây chỉ là môi trường hoạt động ghê gớm của nội chiến? Không có Tần thủy hoàng thì ai chấm dứt nỗi cảnh Đông Chu liệt quốc suốt 700 năm? Không có mấy ông Mác, Lê thì nước Nga, nước Tàu làm sao phục hồi được địa vị cường quốc. Không có De Gaulle thì nước Pháp chỉ là tên bồi Mỹ.

Đó là công lao cứu nước của các nhà độc tài trong việc cứu nước. Vậy muốn làm độc tài khó lắm chứ có phải là chuyện chơi đâu?

Sở dĩ, thiên hạ đua nhau chửi ông độc tài (dictateur) chửi chế độ độc tài (dictature) là vì người ta đã hiểu lầm độc tài với bạo chúa (tyran). Bạo chúa có thể có trong chế độ quân chủ hay dân chủ. Tên nào vừa ngu, vừa dốt, duồng gió bẻ măng leo lên ngồi trên đầu thiên hạ để ăn giòi làm dối, bị người ta phản đối dùng bạo lực để đàn áp thì tên đó không đáng gọi là độc tài. Người độc tài thi hành sách mạnh với tất cả tình thương. Tên bạo chúa đã bất lực lại dùng bạo lực để bảo vệ mình và hủy diệt kẻ khác. Bạo chúa chỉ có uy quyền mà không thể có uy tín. Thiếu uy tín thì dân sợ chứ dân không thương. Dân không thương thì dân cúi đầu chịu nhục để chờ ngày hạ nhục bạo chúa.

Chung quy, độc tài là cái xấu. Đồng ý, nhưng miền Nam này mà thiểu độc tài thì khó sống lắm. Tổng thống mình đã không chịu nhận là độc tài thì ai độc tài được bấy giờ?

Cái cảnh nửa vua, nửa dân bầy giờ khó sống lắm. Nó giống như chiếc thuyền lắc lư trong cơn gió bão mà người lái không chịu lái, khách qua đò lại chực hạ nhau. Thuyền xoay ngược, nước chảy xuôi, loay hoay chỉ có úp.

Quá yêu dân chủ mà phải đòi hỏi độc tài thế có ngược đời không?

Nếu ngược là xuôi thì xin quý ngài hãy cùng chúng tôi thấp nén tâm hương, thành kính cầu nguyện cho đăng độc tài sớm xuất hiện.

Đừng nói chuyện vương đao. Đọc Tam quốc ai cũng khen Lưu Bị, Tôn Quyền và chê Tào Tháo. Thật ra, Lưu Bị chỉ rõ với lớp dân chất phác ở xó Tây xuyên, Tôn Quyền nắm bọn dân chài ở Giang khầu. Với thứ lương dân đó, thi hành vương đao rất tốt. Nếu Tào tháo mà không bá đạo thì làm sao quét sạch bọn Ma-giáo ăn sâu mọc rẽ Trung-nghuyên? Mặc-tử, triết gia kiêm ái, đòi yêu thương cả mọi người mà cũng phải nói: «Chọn Tề tướng nên chọn tên đồ tể, chớ chọn lấy văn nhân»!!! Ai muốn vương đao hãy làm thầy giáo, thầy tu, thầy thuốc.... chớ làm chính trị.

đối lập với đàn ông

người nhái

— HOA MƯỚP ĐÁNG

Vụ kiện ước cảng đưa lèn kéo xuống, càng kiện cáo dằng dai, đàn ông càng bị phá giá, càng bị lò chân tướng rất... khó coi.

Ai đời có mấy cái máy nói đi khua chiêng giông trống kiện cáo rùm beng. Nay tới chỗ đối chất cần vặn lại để nghe, thì máy đã... tắt tiếng. Các tài tử đã xuất hiện, thường đóng trò anh dũng hiên ngang hò hét om tôi trên ti vi hôm nay bỗng biệt dạng! Bà con ngóng chờ mãi, hỏi ra mới biết các ông đó đã bận đi làm.., người nhái, đang lo tranh giả vờ địch thể thao về môn lặn dài hơi... Hèn nào mà chỉ thấy cái bảng tuyên dương công trạng của phía nhà bị kiện truy tặng cho mấy ông đi kiện với hàng chục nồi « thiêu can đảm » để tưởng thưởng thành tích lặn khoẻ, lặn đều của mấy ông... người nhái !

— Ôi ! ông nhà dân sao lại nỡ làm ê mặt đau lòng cho kẻ đã đi « bầu » cho ông năm xưa ? Ai còn là gì loài nhái là giống có tiếng to mà gan bé, chỉ chờ con nước ngập để nhảy bì bõm cho vui tai chỉ cần nghe tiếng động khẽ, đã... rét đã vội lặn xuống tận đáy ao bèo. Đã vậy giống nhái chỉ hay lò mò kiếm ăn ở khi tối trời, lúc no bụng thì quay lại vật ngã đồng loại, lo tranh kẽ lá, vách cổ thật êm để tựa đầu dô giấc...

Có số bạn gái khác đã đổi lập « tinh tú » hơn. Dưới mắt đàn bà con gái, (dĩ nhiên là nữ cử tri đã bầu nhầm cho mấy ông người nhái, thì các ông chẳng phải là voi chuột éch nhái gì cả). Theo các bà các cô, đàn ông mà bội ước, mà trốn tránh trách nhiệm là phường ống bướm là kép sở khanh. Nhớ hồi có kiện ước các ông đã biểu diễn tǐ té lời ngọt ngọt sưa đường, thề thốt sống chết vì các bà nội trợ. Nay kẻ « tham vàng bỏ nghĩa » đã quất ngựa truy phong, bỏ luôn người tình nghĩa bơ vơ khốn khổ ngoài chợ kiện ước, người ngày xưa đã bầu, đã tạo cho các ông chỗ ngồi tầng thượng bảy giờ. « Bầu » cho phường tuồng bội bạc, chọn làm người đại diện xấu « mác » rồi cũng chỉ nặn ra cóc nhái, để ra quái thai ? Các bà đã học xương mà nuốt kinh nghiệm đó

H.M.D.

CON GÁI ● TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI



LINH-TRANG phụ trách



trong nhà ngoài ngõ

Leo thang

Hồi này cái món leo thang đáng sợ nhất là nạn cướp giật. Đàn bà con gái cứ phải lên tiếng báo nguy liên miên với quý thầy cảnh sát. Đọc báo hàng ngày tin cướp giật chen đặt choán mất hết tin tức thời sự. Nào xách tay, giày chuyền, ví. Nào các bà đeo dây hột xoàn bị giật, nào các ông lanh tiên nhà băng ra bị cướp. Cướp tại tiệm, cướp tại chung cư, cướp tại nhà. Đầu đâu cũng đầy cướp và cướp ! Bây giờ con gái đàn bà ra đường mà deo nữ trang thứ thiệt là coi y như deo vòng hái của từ thần. Đem tiền bò ví coi như bồ biển. Khổ cái nỗi, bây giờ đi ra đường là phải có dù giấy tờ chứng minh mình là người lương thiện, phòng khi bị xát hỏi để mình được có cầu chứng đồng hoàng. Vì vậy cứ mỗi lần bị cướp ví, mất hết giấy tờ hợp lệ công dân ưu tú, thì khổ đến phát khóc đấy mấy ông Cò ơi.

Mua xe làm kiểng

Thay thiên hạ có xe lượn đầy phố, mình cũng lại ức. Bao nhiêu tiền dành dụm đều trút ống đốc mua chiếc xe Honda đàn bà. Mua xe xong, lại có món kiệm ước, xe vụt lên giá. Có người bảo : Cố giàu rồi,

Con gái mà cũng biết làm ấp phe như mấy ông giàn thương, biết trước thuế lén nên trê hàng để chờ kiêm ước. Thiếu oan ! TL làm dân cờm thì có biết gì chuyện con tạo kính tế xoay vẫn ? Nhưng nỗi vui chưa trọn thì nỗi sầu lại ñã mang. Cố xe lại không dám lượn. Vì hời này mấy ông cầm nắm xe hoạt động khập hang cùng ngò hemanh quá. Hở xe ra, là xe biến vẩn ngay. Đã vậy thấy mấy tay đua xe Nhật cứ tập trung tại công trường Kennedy, tại Bên Bạch Đằng để mở lô trình tranh tài mau chậm. Chưa kể tới hàng ngày có bao nhiêu tin tai nạn lưu thông chết người. Có xe lại ngập vì xăng lên. Nỗi lo sợ lại trùm lấy cái thân hình có bộ gan con tép, nên đành cất kỹ xe trong nhà, vào ro ngâm nghĩa như người già nhìn hoa lá mà vui thú điên viên. Mua xe chỉ dành làm kiểng ngắm cho vui mắt.

Cũng lại chuyện...

Một anh bạn là nhà văn lính, nạn nhân đau khổ vừa bị thiến hạ cầm nhầm xé di luân, anh tâm sự nôn nùng ai oán : « Mất vợ chưa đau bằng mất xe. Vợ mất thì còn kiếm được vợ khác. Còn mất xe tới mười năm sau chưa tậu nổi chiếc xe ». Lý luận của người đang đau bao giờ cũng chua chát. Cũng không trách được vì anh tho biết chiếc xe của anh vừa bị thổi là một thứ tư hưu mà anh đã dành dụm tiền hơn năm năm trời mới có để làm chân đi.

Đó là chuyện ngày trước, bây giờ đã có kiệm xác. Anh mất xe có khi mươi năm sau cũng chưa tậu nổi... So sánh vợ với xe là điều lèn, cho con gái đàn bà... đau... Nhưng đó là sự thật của nền kinh tế bây giờ.

TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI ● TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI ● TRANG ĐÀN BÀ CON GÁI

vào đời

đem « câu sáu » chúng đi !

► NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

Cái sinh hoạt thành phố, nhất là thành phố Saigon này nó có nhiều hiện tượng quái gở, nhiều con người chẳng ra người, ngọt ngào làm chúng ta bức dọc, khó chịu, ngừa mắt, không ngửi nổi cái sinh hoạt dị hợm đó.

Mà, một trong những hiện tượng quái gở, một loại người trong những con người chẳng ra người, người ta quen móm quen miệng gọi nó là... Hippy.

Cái loại đó, người chẳng ra người, ngọt ngào, một thứ phi nhân, phi thú, phi cầm v.v.. P.A tôi chẳng thể nào hiểu nổi.

Con trai chẳng ra con trai, con gái chẳng ra con gái, tóc tai bờm xóm, cởi xe vong mạng, la hét ngáo trong mọi đám đông. Học không chịu học, làm việc chẳng chịu làm, cá nhà không chịu ở chỉ ở ngoài đường, trong ráp hát, trong quán rượu, ăn mặc nhố nhăng, áo dài chang dài, ngắn chẳng ngắn,

lấm lùm như quần áo trên sân khấu hát bài. Nói thì dùng những tiếng lóng khó nghe, nói toàn những chuyện ăn chơi, chuyện trai gái, chuyện bỏ nhà bỏ cửa.

Thực không sao kể xiết cái sinh hoạt những hiện tượng xảy ra trước mắt chúng ta hàng ngày của một lũ nhóc con miệng còn hơi sữa mười lăm, mười sáu cho đến hàng trai gái hai mươi lăm, ba mươi.

Chịu, Phương Anh tôi không tài nào hiểu nổi. Có lần hỏi người bạn, loại trên là loại gì ? Người bạn bảo : Hippy ! Rồi đọc báo, PA thấy báo đăng mấy tin về đời sống tình dục xô bồ xô bô của loại Hippy, một cõi bị hàng chục cậu hiếp đến sống dở, chết dở phải đưa vào nhà thương điều trị. Rồi nhiều đám con nít mười bốn, mười lăm dǎn nhau vào khách sạn thuê tuần, thuê tháng, thuê cả nhà riêng bày trò dâm đãng.

Tôi không chịu được !

Xuyên qua sách báo ngoại quốc qua những phim tài liệu thời sự ngoại quốc, đời sống phi nhân phi thù của bọn Hippy ít ra còn được nguy hiểm lão lếu bắng một triết thuyết khó ngửi là chủ trương trở lại đời sống thiên nhiên, không chịu cầu thúc vào bất cứ một nguyên tắc, một luật lệ nào do đời sống văn minh con người đặt ra. Nghĩa là bọn đó chối bỏ giá trị con người để sống trở về đời sống con vật, làm trò khỉ trò vượn với nhau.

(Xem tiếp trang 51)

chuyện đàn bà

XA XÍ PHẦM

cô Thùy Dương

hoc cao cũng đủ đỗ.. kỹ sư đào mỏ !

Xài của già

Họ còn sáp đặt với nhau : Hôm nay đi cưới vợ mà mua kim cương, vàng thiệt thì bán hết mình mua khố nỗi. Thượng sách là cùn nên xài của già. Con gái đã khứng chịu rồi thì đưa món gì lại đám chè ? Có biết của già cũng đành ngậm miệng. Bây giờ thiến hạ còn đi cưới vợ bằng khố của già ; nào bằng cấp già, lon sỹ quan già, nhà già, xe hơi già, cha mẹ già, cả đến trái tim cũng già, thì trao chất cưới hỏi bằng kim cương, vàng giả có sao ? Nhờ tính toán lận vây nên con

trai thời nay... khá giả lắm. Và đó cũng là kinh nghiệm cho bạn gái chúng mình nên tìm những của thật và giản dị việc cưới xin là tránh được rất nhiều thứ già.

Chọn chỗ trao thân

Đàn ông huênh hoang cho rằng vì vật giá leo thang nên họ lén già. Nhưng có muốn « lén già » cũng phải lựa chỗ mà trao thân. Gởi thân vào mấy nhà triệu phú tra danh giá hão, thì xà va... vì các ông bố vợ đó thừa tiền chịu... khác khố vì ông rẽ quỷ.. Nhưng nếu lọt vào nhà lương thiện thì... xin nhắc đã có nhiều ông tiến sĩ già, ông mang mai già xộ khám hàng tá rồi đó. Theo TD thì cái danh giá hão huyền, cái mòn đăng hộ đối rởm, cái mả, cái tước, cái danh mà mang tới để cưới hỏi thì sao không bị đánh thuế kiêm ước thật nặng vì đó là những thứ... đại xá xí.

T.D.

Mỗi đêm có cả trăm chiếc xe Nhật của các cô, các chú choai choai tụ tập tại Công trường Hòa Bình, Công Trường Lam Sơn để tham dự các cuộc đua xe của giới được gọi là Hippies.

Đặc biệt vào tối thứ bảy và Chúa Nhật số xe có thể tăng lên 4,5 trăm chiếc. Các loại xe thông dụng là loại Honda P.C 50, Suzuki Yamaha,

Vùng hoạt động của họ là khu vực công trường Hòa Bình, đường Duy Tân, đại lộ Thống Nhất, đường Tự Do, Bến Bạch Bằng.

Các cô, các chú này tuổi từ 13 đến 17 chạy xe và hét loạn xạ.

Họ cũng hay tụ tập tại công trường Hòa Bình, Lam Sơn hút thuốc, nói chuyện «bum lậu», Party này, Party khác, băng no, băng kia và nhất là chuyện «dâm dục» của người lớn mà họ bắt gặp, nghe thấy rồi tò vò thành thạo kể lại.

Ở các khu vực này trai gái lẫn lộn và họ tự xưng là Hippie. Hãy nghe một cô gái lối 14 tuổi hé lén «è bồ». Một cô khác mặc áo dài, mang cặp sách ra tối. Cô gái mặc áo sơm hỏi : « sao hôm nay mày mặc hiền thế ?

— Đi học mà, hôm nào đi chơi thì mặc Hippie. Sao mày đi chơi còn mang theo sách vở.

Cô gái áo sơm cãi lại : tao đi học chờ bộ, nhưng mặc thế này vào lớp là bị đuổi, bị đuổi ra mồi đi chơi ở đây được chứ.

Đường phố là của Hippie.

Các cô, các cậu này có phải là Hippie hay không? Thật khó có thể định nghĩa được thế nào là một Hippie. Một nữ sinh hỏi chiếc áo dài mặc chiếc áo sơm chạy xe Honda PC 50 như bay là họ có thể tự nhận là Hippie rồi.

Cảnh sát công lộ cũng gọi họ là bọn Hippie đua xe gắn máy.

Tối đến các cô, các chú thích đồ ra đường lầm, họ phóng xe như «Sấm», chạy ồn ào, đóng đạc. Mỗi xe hai mạng, hoặc cung giỗng, hoặc khac giỗng.

Quần áo sắc sỡ đủ kiểu, Hippie giàu thì «à la mode» lám, con trai con gái có thể mặc giỗng nhau nếu mặc quần Cigarette và áo Chemise Pan (áo có eo) xanh, đỏ bò ngoài quần,



đua xe với hippie

— thảonhiên

Nhiều cô bắt cháp lanh léo mặc Jupe Plisée Courte thắt một giải khăn lụa ở lưng thay cho Ceinture.

Hippie nghèo thì chỉ cần mặc một chiếc áo chemise pan là đủ.

« Chạy đi đâu vậy ? Già rồi ! »

Hippie chạy xe ồn ào, lách, lạng vòng vèo. Nếu bạn lỡ đi trong giòng xe đó, bạn thấy khó chịu thì bạn hơi khó tính và già rồi đấy.

Trẻ trung thì phải chạy xe bay bướm như vậy, bạn thích chạy xe cầm thận đàng hoàng « thì về nhà đi », ở đây là « go go ».

Nếu bạn căm kinh vì bị Hippie đụng xe, buột miệng hỏi họ rằng :

— Chạy xe đi đâu vậy ?

Hỏi thế tức là bạn đã già sờn mất rồi. Chạy xe nhu diệu là mục đích rồi. Cần gì phải chạy đi đâu mới được, chạy lòng vòng không sướng à ?

Chạy đúng Mode thì phải rú ga chồm xe cướp từng tắc đường, thẳng đến két một cái. Lách tối, lách lên nữa, càng chạy ngoằn ngoèo bao nhiêu càng ngoạn mục, chịu chơi và bay bướm bấy nhiêu.

Rú hết ga, đèn thật sáng huých vào đùi kẻ ngồi đằng sau xe chạy trước, phải làm sao cho cô bé quay lại đầu môi mang rằng « đồ mất dzậy... ». Cô bé chửi cho như vậy là cô bé khen đấy, ấm vào thân rồi đừng ngượng gì nữa.

Hippie thích chạy nhất, vì chạy xe chính là trẻ trung là Hippie vậy.

Biểu diễn chạy xe dựng đứng

Từ 9 giờ tối, quanh công trường Hòa Bình có cả trăm chiếc xe của giới hippie đậu dài dài. Các cô các cậu ngồi trên yên từng cặp một. Đây là lúc thuận tiện nhất để những tay đầu sỏ cỡ 17, 18 tuổi trổ tài chạy xe theo kiểu dựng đứng.

Màn biểu diễn bắt đầu. Một anh rú ga thật mạnh, xe chồm lên anh ta tụt hẵn đít về cuối yên dựng ngược bánh xe trước ngoảng lên trời với độ dốc lối 75 độ.

Màn biểu diễn ngoan mục này chỉ có vài tay đua thực hiện được trước hàng trăm cặp mắt tán thưởng.

Khi những màn biểu diễn này chấm dứt thì màn đua xe bắt đầu, một vài lãnh tụ rồ ga vọt lẹ và cả toán cũng vọt, những cô cậu 14,

15 tuổi đuổi không kịp thi chạy lợt chót theo đuôi.

Cuộc đua thường quy tụ từ 50 đến 100 chiếc xe, họ chạy vòng lèn đường Duy Tân quanh Công trường Chiến sĩ hoặc chạy lèn Đại lộ Thống Nhất vòng qua đường rồi trở về Công trường Hòa Bình.

Bình thường cứ nửa giờ thi có một đoàn đua xe.

4 vị Cảnh sát Công Lộ đặc trách phá vỡ các cuộc đua

Ở khu vực này, mỗi tối có bốn vị Cảnh sát Công Lộ cưỡi Mô tô đặc trách phá vỡ các cuộc đua xe của dân Hippie.

Các ông Công Lộ chạy vòng vòng hoặc phục kích ở đường Duy Tân, hoặc ở Đại Lộ Thống Nhất tùy theo sự tính toán của họ, làm sao cho lộ trình đua xe lọt nhằm ô phục kích này.

Chúng tôi đã được chứng kiến một nàn phục kích ngoạn mục của các ông Công Lộ. Các ông đậu xe ở lè đường Thống Nhất dưới những bóng cây tối; tên « lãnh tụ » Hippies dẫn đầu cuộc đã không thấy họ và kéo theo cả đoàn xe lọt ô phục kích. Các thầy Cảnh Sát Công Lộ miệng huýt còi, tay rồ ga và đoàn xe đua Hippies luồng cuồng chạy chậm hẳn lại, nhiều cô, cậu Hippie bị tóm.

Các thầy Cảnh Sát Công Lộ cũng nhảm bát cho được tên đầu sỏ để phá vỡ cuộc đua.

Thầy Huỳnh Văn Bửu cho biết nhiều khi đã phải rút súng ra nạt nộ vì tên đầu sỏ lại là một quân nhân mặc quân phục.

Có nhiều trường hợp rắc rối xảy ra và Cảnh sát công lộ đã phải gọi máy kêu xe tuần cảnh hỗn hợp đến can thiệp.

Vẫn theo ông Bửu thi vào tháng nắng là mùa đua xe các Hippies, Cảnh sát công lộ phải làm việc từ 7 giờ đến 1 giờ đêm ở khu vực này.

Các cuộc đua xe của Hippies thường thường từ 9 giờ tối đến 11g30 đêm, mỗi tối Cảnh sát Công Lộ có thể vồ được chừng 25 cô, chú.

Khi vồ được các thầy Cảnh sát Công Lộ chỉ việc thâu giấy tờ và bắt Hippies chạy theo vè bờ Quận I, xe của họ bị giam bảy ngày và nộp phạt.

Mặc áo có eo mới là Hippie

Tham dự cuộc đua xe của giới Hippie hôm thứ ba 2 tháng 12, chúng tôi đã chạy theo đoàn xe của họ và lọt ô phục kích của các ông Công Lộ ở đường Thống Nhất.

Cuộc đua này do một chú lố 17 tuổi, mặc đồ Thủy Quân Lục Chiến cầm đầu! Khi đoàn xe đua lọt ô phục kích của Cảnh Sát Công Lộ thầy Bửu đã vồ được anh quân nhân đầu đàn. Một cuộc cãi lộn đã xảy ra, anh quân nhân định không chịu trinh giấy cho Cảnh sát và Cảnh sát phải rút súng ra nạt. Cuối cùng anh quân nhân đó đã đánh thua sự cứng rắn của các vị Cảnh Sát Công Lộ.

Nhiều chú Hippies, khác cũng bị chặn bắt, chúng tôi chạy đằng sau thấy họ bị bắt bèn tát tát lười tới đậu xe lại quan sát. May anh Hippies bị bắt năn nỉ hết nước : nào đi ngang chậm lầm, chứ không ở trong đoàn đua xe. Thấy chúng

tôi dựng xe lại, một anh Hippie tưởng chúng tôi bị bắt bèn phản đối. Anh ta lớn tiếng nói... ông này mà là Hippie đua xe à anh ta tỏ ý không thể chấp nhận những người mặc áo không có eo ở hàng ngũ Hippie.

Trong buổi tối 2-12 Thầy Bửu Cảnh sát Công lộ cho biết toàn của ông đã đề ý bắt 1 nữ Hippie áo đỏ, cô ta dẫn đầu hai cuộc đua xe rồi nhưng cả hai lần cô ta đều chạy thoát ô phục kích của mấy ông Công lộ.

Nghe danh nữ quái áo đỏ chúng tôi chạy vòng vè Công trường Hòa bình và quả nhiên gặp một cô Hippie mặc áo đỏ, cô ta đậu xe nhưng vẫn rú ga thật 16 tuổi mặt thật xinh. Cô b vừa rồ ga vừa nói chuyện với m bạn trai vui vẻ lắm.

THẢO NHIÊN

NHÀ ĐUNG GIAY SAIGON

116A Hoàng Diệu Khánh Hội Saigon



Dùng toàn da tốt, kiểu đẹp, gọn, êm chân, bền chắc, rất nhiều giày làm theo kỹ thuật mới, mang là vừa, dễ quí khách coi kiểu chọn ngay, giá hời và tốt. Giày đặt đúng hẹn.

— Trị các thứ mụn, da sần đỏ, nám mặt và mũi nhòn bóng khoáng.

— Thay lăn llop da săn sùi, nhám nhẵn, cắn cỗi.

— Làm se lại lỗ chân lông hở.

— Xoa nám cho da mặt săn lại.

— Trữ lăn nhăn.

— Trang điểm cò dâu dạ hội.

— Đủ các Mỹ phẩm Pháp Quốc, sữa kem thuốc ống hợp cho từng da mặt.

— Dụng cụ Pháp Quốc.

Viện uốn tóc do CÒ MAI — CHÚ HẢI : Chải, Bói. Nhuộm với toàn Mỹ phẩm Ngoại Quốc.

CHỦ NHÂN KÍNH MỜI

MỸ VIỆN — VIỆN UỐN TÓC

LÝ - LAN

143 Cao Thắng — SAIGON

do bà LÊ THỊ LỆ LAN tốt nghiệp « Institut Stendhal - Hautes-D'études-D'esthétique tại Balé »

Nhân dịp khai trương 27-9-1969 chúng tôi dành cho quý khách giá đặc biệt trong vòng một tháng



Đảng thương cho tuổi trẻ

Khi con người sống không lấy gì làm sung sướng thì chết cũng không có gì để mà luyến tiếc. Đó là một câu trong ma giáo kinh. Tiếp theo đó là hai câu nói về cái sống và cái chết «Lại như lưu thủy, hè, hè sờ chung.» Xin tạm dịch câu đó: «Tối như nước chảy, biến đi như gió. Không biết từ đâu tới, tới đâu thì hết...»

Cuộc đời đã «vô thủy chung» như vậy, cứ càng nghĩ thì cuối cùng chỉ còn một cách tự tử. Từ từ là tàn phá hình hài. Nhưng nếu làm cho cái thân xác này yên nghỉ vĩnh viễn thì chỉ có thể tàn phá được một lần. Lần sau, chẳng còn có gì để mà tàn phá. Để cho cuộc vui được tiếp tục hoài hoài, bền bỉ, còn có một cách là làm chết từ từ, dần dần, để dành cái thân xác ấy, còn có lúc xúi.

Tàn phá hình hài thì những người già, là những kẻ có phương tiện kiêm tiền, dùng những thú vui của tú đố tường, như uống rượu, đánh phé, đóng thóc, nhất là lục giao.. Còn tuổi trẻ thì trong túi rất hiếm tiền thanh ra chỉ có một cách là bày đặt ra các phong trào sống cộng đồng, vỗ tay chúc ở trong sự tổ chức, để rồi cũng có một kết quả ma túy như những anh già. Hippy là như vậy chăng? Nếu như vậy, thì thật đáng thương cho tuổi trẻ...

TIỀN SƯ ĐỜI



● TUẦN BÁO CỰC HỮU ĐỐI LẬP VỚI ĐỜI ●



Tổ Sư của HIPPY

Tổ sư của Hippy

Nghề nào cũng phải có Tồ. Nếu không có Tồ để lập bàn thờ thì cái nghề đó chắc khó mà sống lâu. Trong phong sự «Tôi xe» của bác Tam Lang, đã có một câu thai phiền: Tất cả mọi nghề đều có một ông Tồ chỉ riêng có nghề kéo xe là không có Tồ. Bởi vậy, mấy anh kéo xe chỉ hành nghề được có gần một trăm năm, rồi biến mất trên thị trường.

Ông Sĩ trung, một văn sĩ viết «phơi o tông» ở Saigon, năm nào cũng cúng Tồ. Không biết ông ta nghề viết «phơi o tông» là ai, nhưng ông ta cũng bày hương án cúng bằng quơ, rồi hập xuống mời anh em

tới đốt tung bừng. Vì vậy mà nghề viết của ông ta nhờ Tồ phù hộ, đã phát đạt cho tới bây giờ.

Vậy Hippy cũng cần phải có một ông Tồ hay bà Tồ. Tôi còn nhớ đọc trong lịch sử từ Đông sang Tây, có nhiều ông Hoàng, bà chúa, tự từ bằng cách chắt hoa thơm đầy hương và màu sắc trong phòng, rồi đóng kín cửa lại. Kết quả là được chết rát khoái. Bây giờ chỉ cần ra thư viện, kiểm tên một vị, tất nhiên phải là một vị xưa nhất, chết đẹp nhất, làm ông Tồ hay bà Tồ để mà thờ. Kê nòe trước khi gia nhập vào băng Hippy, phải lẽ trước bàn thờ Tồ mỗi năm cũng có ngày cúng Tồ như cúng lương. Như vậy thì may ra, cái nghề Hippy mới khai được.

— Chúng ta cứ gọi là cuộc hội thảo bàn tròn. Vì cũng như trên Tivi, cuộc hội thảo của Hoàng Tiên Sinh, bàn của người đâu có phải hình tròn, mà vẫn được gọi là hội thảo bàn tròn. Nếu cứ cãi cọ mãi về hình dáng cái bàn, chúng ta sẽ rơi vào sự tầm thường như hội nghị hòa đàm Ba Lê. Các bạn nghĩ sao?

Vì là một cuộc hội thảo gia đình nên ống kính Truyền Hình được đi vắng. Bởi thế nên không phải hô tên người nào sắp nói, để cho ông truyền hình có thời giờ «chĩa»

của chúng ta trông nó lệ ra mặt, và chúng ta đã bắt đầu thấy hoài nghi về những lời tuyên bố rỗng toác.

Nếu muốn cho danh chính, ngôn thuận, nghĩa là cuộc hành quân sẽ thuần túy là một cuộc hành quân bắt hàng lậu thuế, thì yêu cầu Nhà Nước bắt máy thẳng lính Mèo ở nhà, cho được việc. Chúng nó có quyền gì mà xâm phạm vào tài sản của nhân dân Giao Chỉ? Có nhiều khi chẳng cần có sự chứng kiến của chiến sĩ ta, chúng nó vẫn tịch thâu của con dân như thường. Lúc đó, trước mắt người dân, lũ lính Mèo chỉ là một lũ ăn cắp, ăn cướp.

Tuần báo Tiên Sư Đời, tiện đây cũng làm một phát tố cáo một thứ hàng lậu thuế. Đó là các cô, các

mỗi tuần đăng trọn một phong sự ngắn



HỘI THẢO BÀN LÁ ĐA

• phong viên MA TỊT viết •

Hôm nay tuần báo Tiên Sư Đời tổ chức một buổi hội thảo về tuổi trẻ với phong trào Hippy. Tham dự buổi hội thảo gồm có ba người. Ông chủ nhiệm kiêm tùy phái của bản báo, phóng viên Ma Tịt và Cô Bạc Hà. Buổi hội thảo này rất hào hứng, không giống bất cứ một cuộc hội thảo nào, nhất là không giống như hội thảo của «nhà văn» Hoàng Xuân Việt, vẫn thường tổ chức trên Tí vi Giao Chỉ. Việc đầu tiên là bàn về hình dáng cái bàn. Nhà Chủ Nhiệm bèn tỏ ra quan trọng :

— Đã xong về hình thức cái bàn. Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào việc. Hôm nay chúng ta thảo luận về Hippy và tuổi trẻ. Xin các bạn thảo luận trong vòng trật tự. Anh Ma Tịt là người có nhiều «bụi đời» nhất xin cho biết nhận xét của anh.

Phóng viên Ma Tịt ho một vài phát :

— Thưa anh, bàn về Hippy chúng ta nên tìm hiểu về nguồn gốc. Về danh từ Hippy thì tôi đã khảo cứu rất nhiều sách vở đông tây, kim cổ, mà không tìm ra xuất xứ. Kiếm trong tự điển của ông Lê Bá

cậu, tóc để dài chùm gáy, mang áo nhiều hoa sặc sỡ, mang kính mắt to tát, và phóng xe như bay trong thành phố. Đó là Hippy, một thứ nhập cảng từ nước Mèo và hiện đang lậu thuế. Hàng ngày, các cô, các cậu nhởn nhơ, đi ra, đi vào, khắp các quán nước, phòng trà. Lâu lâu, thấy buồn, các cô các cậu lại tổ chức một màn biểu diễn đua xe gắn máy ở quanh công trường mang tên người hùng nước Mèo: John F. Kennedy. Thứ hàng lậu thuế này, không thấy MP Mèo khiêng trả về kho Mèo.

(Xem tiếp trang 51)



một thứ hàng lậu thuế

Cả một tuần lễ nay, cả Saigon lên cơn sốt rét vì bão hàng PX lậu thuế. Các chị bán hàng ở lề đường chạy cóc. Các anh dùi cui, nhiều anh bỏ túi được

nhiều thứ. Nhưng con dân Giao Chỉ, thấy cái cuộc bắt bợ ấy, nó rất chướng mắt và rất ư là mất vệ sinh.

Hàng PX, tất nhiên là do lính Mỹ mang từ kinh ra bán cho dân Giao Chỉ. Rồi lính Giao Chỉ, đảng dùi cui Giao Chỉ lại dẫn dắt lính Mỹ, dù là lính MP cũng vậy, đi bắt lại hàng... Hàng đó rồi lại để vào kho. Lính Mỹ lại mang ra bán nữa. Rồi lính Giao Chỉ và dùi cui Giao Chỉ lại dẫn lính Mỹ đi tịch thu lại. Đúng là một trò hề rất nhạt, rất rẻ tiền...

Các ông lớn và nhất là báo chí thường ca tụng về quyền tự quyết của dân tộc. Nhưng trông thấy các chiến sĩ của chúng ta, dân người ngoại quốc đi hành hạ người dân

Kông thấy có một chữ gần giống với chữ Hippy, đó là chữ Happy, có nghĩa là sung sướng. Chữ Happy, đọc là Hiệp py, còn chữ Happy thi đọc là Hép py, vẫn i với vẫn e, gần giống nhau, có lẽ đó là xuất xứ của danh từ Hippy chăng, nhất là người miền Nam nước Mèo hay đọc lộn hai vẫn này lám.

Cô Bạc Hà xí một tiếng, môi dưới trề ra cả thước :

— Cho vào cầu tiêu cái hay chữ lồng của anh đi. Không phải lúc bàn tới những cái vô bổ ấy. Dốt như con bò mà cứ hay nói chữ...

Phóng viên Ma Tịt định sừng sỏ nhưng nhận được một phát lựm của nhà chủ nhiệm. Đành phải ngồi im vì lúc này trong túi đã hết tiền. Nhà chủ nhiệm ra cái điều quan trọng :

— Xin cô Bạc Hà cho biết tôn ý.

— Theo ý tôi thì bàn về Hippy, chúng ta không thể tách rời vấn đề tuổi trẻ. Về cao bồi thì còn có cao bồi già. Nhưng chúng ta ít khi thấy Hippy già. Vậy tôi xin nói về tuổi trẻ. Mà nói tới tuổi trẻ thì phải nói tới hoài nghi, bất mãn... Chúng đã hoài nghi tất cả... Nhiều khi chúng hoài nghi cả Thượng đế...

— Thị dụ ?

— Thị dụ như đoạn mở đầu của Thánh kinh. Khi Thượng đế mới tạo lập nên loài người, thì con người đầu tiên được Thượng đế sinh ra là một người đàn ông. Tên anh chàng ta là Adam thì phải, anh ta cởi truồng, không có mặc quần áo, bởi vậy nên có anh chàng thợ may đặt tên cho hiệu thợ may là Adam, đó là một sự sai lầm.

XEM TIẾP TRANG

đám tang Hippy...

(Tiếp theo trang 9)

chùm hoa hồng nhung, sau đó tiếp tục gục đầu nhún gót theo nhịp bản nhạc cuồng phong vẫn do chàng ca sĩ hét vào máy được khèn theo bên cạnh.

Vượt qua những đại lộ, những ngã tư đèn đỏ đèn xanh, trước những đai mắt ngạc nhiên bàng quan của thiên hạ, đám tang hippy đến nghĩa trang an toàn. Một chiếc xe Cảnh sát chạy rì rì theo, nhưng có lẽ cảm thông cho người nắm xuồng, mấy ông Cò đã không dùng ma trác giải tán đám tang lâng lâng, họ ngồi trên xe thỉnh thoảng toe toét cười vì chàng ca sĩ hét hoài hoài bản nhạc vò nghĩa. Cả thân thể chàng ta quay tròn như con chơi chơi, quay tít mù trên nền tuyêt tráng minh mang bất tận.

Tới huyệt, bọn Hippy còn quây quần hát hò, la hét om xòm một hồi nữa. Chúng định biếu diễn luân màn vũ thoát y tập thể nhưng mấy ông Cò đã đứng bên cạnh canh chừng... trật tự. Do đó màn thoát y tiến « người anh em » thành phái, dẹp. Nhục thể Giao được đặt xuống lòng huyệt sâu, nó đã được chôn bằng nghìn cành hoa của các bạn trong băng, của cả một phong trào đang làm mưa trong thành phố.

Đám tang cử hành thật mau lẹ, bọn Hippy chia tay nhau mỗi đứa một nơi, thoát chốc chẳng còn bóng dáng đứa nào trong nghĩa trang lạnh lẽo. Đứa con gái và tôi vẫn ngồi bên mộ Giao, bằng cử chỉ săn sóc của một người anh trai, tôi buồn bã nói với nó :

— Tôi rồi, về đi chứ. Coi chừng hơi lạnh nhuộm vào người đau, mệt lắm.

Con nhỏ giòng càng buồn hơn :

— Mà về đâu bây giờ.

— Thị nhà Giao, nếu cô không muốn trở lại... địa ngục già sinh.

— Không, không được (Nó hất mái tóc rối bời về sau lưng, giọng thản thờ, thoang thoảng). Về nhà Giao moa buồn lắm. Hay là tự mình đi chơi đi. Moa hứa dẫn tui tới nơi này lý kỳ lắm.

Không đợi tôi gật đầu, đứa con gái kéo tui rời nghĩa trang, nó

kêu một chiếc Taxi và hỏi người tài xế chờ tôi đường Nguyễn Huệ. Dừng trước một khách sạn thật sang, nó móc bóp trả tiền xe, rồi kéo tôi vào khách sạn này. Lúc còn trong thang máy, nó ôm ghì lấy tôi, cả thân thể tràn trề, chiếc nịt làm tôi ngây ngất. Tôi không đẩy nó ra vì tôi biết con bé thật cờ đơn. Nó đốt tuối nó bởi một bi kịch, bi kịch thảm khốc gia đình. Hắn những đứa choai choai kia cũng vậy, chúng cũng lao đầu vào sự hủy diệt vì hoàn cảnh của cha mẹ chúng. Hoặc vì nhà chúng quá giàu, dư thi giờ, dư tiền bạc hoặc vì phụ huynh chúng quên sán sóc đến đời sống của con cái, đẩy chúng ra khỏi bầu không khí thân mật thương yêu, quăng chúng vào một khung trời minh mang, ớn lạnh. Tôi thương cho thân phận quê hương đồng thời thương tròn những tuổi trẻ lạc loài, bất hạnh.



Lên đến tầng lầu cuối cùng đứa con gái lẳng lặng đẩy tôi vào một căn phòng rộng. Nhiều cặp trai gái đã ngồi sẵn ở đây, khiến tôi ngỡ ngàng, bối rối. Nhưng không một ai thắc mắc vì sự hiện diện của kẻ lạ nên tôi lấy lại bình tĩnh. Tôi ngồi xuống cạnh con nhỏ trên một tấm nệm dày, êm ái.

Căn phòng khá rộng, đường như không bày biện một đồ vật gì chỉ có lẻ loi mấy chiếc nệm đặt số sàng rải ráo đó đây. Khoảng 7 cặp trai gái, đứa nào tuổi cũng chưa đầy mươi tám, đôi mươi, mặt non choẹt và xanh như tàu lá rũ. Tôi nghĩ trong bụng đây là một ổ điếm...nhảy dù, nhưng ý nghĩ vụt tắt khi con nhỏ ghé vào tôi giảng nghĩa :

— Đây là... bô tao, Jackie. không phải « cá bông » đâu mà tụi mày định... chổng.

Cá bông à lên một lượt rồi lặng lẽ nằm thở phi phào trên mấy tấm nệm, tất cả dường như mệt mỏi thực sự, nhưng mồi chúng vẫn điểm nụ cười tươi. Con bé mang Jupe trắng bỗng nhởn dậy bò về phía hai đứa tôi. Nó cười :

— Chào người anh em. Hân hạnh tiếp người anh em một phu

Đứa con gái đỡ tay ra túm lấy

XEM TIẾP TRANG 53

CUỘC THI

lựa chọn

- ▶ (1) NGƯỜI VIỆT LÀM CHỦ ĐẤT VIỆT
- ▶ (2) NGƯỜI LÀM CHỦ ĐẤT
- ▶ (3) NGƯỜI THUÊ CÓ NHÀ CÓ ĐẤT

Để hỗ trợ cho cuộc tranh đấu hữu sản hóa người thuê nhà và người nghèo có nhà ở; tuần báo Đời mới quý bạn tham dự một cuộc thi hào hứng có tặng giải thưởng xứng đáng. Nội dung cuộc thi yêu cầu quý bạn trả lời câu hỏi sau đây :

Hiện nay trên đất nước ta nhiều người thuê nhà vẫn còn phải đóng tiền thuê đất cho các công ty địa ốc của Pháp Kiều, Án Kiều và Hoa Kiều. Những đất, nhà đó là do các người ngoại quốc này lợi dụng thời kỳ thực dân để chiếm lấy của dân ta, với sự hỗ trợ của luật pháp thời thực dân.

Với tình trạng đó, theo ý bạn thì chính phủ ta nên áp dụng biện pháp nào trong 2 lối sau đây.

1 — Quốc hữu hóa nhà và đất của các công ty ngoại kiều để bán trả góp cho người ở thuê ?

2 — Buộc các công ty ngoại kiều phải bán trả góp cho người ở thuê với một giá tùy theo tình trạng nhà đất và thời gian cho thuê ?

Xin bạn chọn 1 trong 2 biện pháp.

1) — Biện pháp nào được nhiều bạn đọc đồng ý nhất sẽ được coi là hợp với lòng dân.

2) Bạn đọc nào đáp trúng biện pháp trên và số người đồng ý với bạn sẽ được trúng giải.

Các bạn chỉ việc c.t phiếu dự thi này đánh dấu thập trả lời ô 1 hay ô 2 và ghi số dự đoán vào câu

hỏi số 3 rồi bỏ vô bao thư gửi về địa chỉ tòa soạn báo Đời, ngoài bao đề rõ « Dự thi Người thuê có nhà có đất »

Thời hạn nhận phiếu tham dự : Kè từ ngày phát hành Tuần báo Đời Số 9.

Thời hạn chót : 31-12-1969.

Thùng đựng phiếu tham dự sẽ đặt tại tòa soạn, có thửa phát lại chặng kiển, lúc niêm phong và lúc mở thùng, đêm phiếu. Quý bạn ở Saigon có thể mang tới thẳng tòa soạn bỏ vô thùng.

Các giải thưởng gồm nhiều phẩm vật giá trị sẽ loan báo trong 1 số tới.

PHIẾU DỰ THI NGƯỜI THUÊ CÓ NHÀ CÓ ĐẤT CỦA TUẦN BÁO ĐỜI

Tên, họ, độ tuổi :

Địa chỉ : đường

. tỉnh

Tôi lựa chọn biện pháp sau đây : (đánh dấu chữ thập vào ô vuông tương ứng)

Quốc hữu hóa đất, nhà của các công ty ngoại kiều bán lại cho người thuê



2. Bắt buộc các công ty nhà, đất ngoại kiều bán lại cho người thuê



3. Số người đồng ý giải pháp này là



người. (viết lại bằng chữ)





sinh hoạt văn nghệ

hải lưu

Đạo chích trong làng văn

Một vụ án đạo văn đang làm sôi nỗi dư luận văn giới và học giới. Trong số 19 của tạp chí Quần chúng (11-69) ông Trần Đỗ Dũng đã vạch rõ sự cắp nhật và cài xén một cách vụng về của ông Vũ Đình Lưu khi ông Lưu biên khảo cuốn «Phân Tâm Học áp dụng vào việc nghiên cứu các ngành học văn». do tờ hợp GIO xuất bản.

Theo sự tố cáo của Trần Đỗ Dũng thì ông Vũ Đình Lưu đã sao chép gần như theo nguyên văn cuốn sách của bác sĩ A. Hes-nas-d nhẽ là «L'oeuvre de Freud et son importance pour le monde Moderne». Ông Dũng đã dẫn chứng rất kỹ càng để chứng minh cho lời tố cáo của ông.

Trước đây 3 năm, ông Trần Đỗ Dũng đã xuất bản cuốn sách về Lévi Strauss với tư tưởng về huyền thoại. Cuốn sách của ông Dũng cũng đã được linh mục Trần Thái Định mang ra phê bình, và được mô tả như là không hiểu gì về quan niệm của Lévi Strauss hết!

Có những nhà đọc sách tinh mắt như vậy thật là hữu ích cho nền văn học nước nhà.

Hai cuộc Triển lãm bán chạy

Hai cuộc triển lãm của Bé Ký và Ng. trí Minh ở Pháp vẫn Đồng Minh Học vào cuối tháng 11. Cả hai đều bán rất chạy, tranh của Bé Ký đều là tranh lụa, mầu sắc có phần ám đạm, và đường nét rất linh hoạt. Đề tài của Bé Ký vẫn ở thế giới quen thuộc cũ: các gánh hàng rong, chợ, trẻ em và bà già. Thêm vào là hình ảnh đồng quê. Tranh trí Minh có nhiều

nét phong túng theo lối xưa, mầu sắc loè loẹt.

Văn nghệ trong Quốc hội

Mang các văn nghệ sĩ vào mượn phòng khánh tiết hạ viện để thảo luận, đó là sáng kiến của bà Kiều Mộng Thu, ông Dương Văn Ba, ông Ngô công Đức...

Các dân biểu này đã mời được 100 văn nghệ sĩ từ nhà văn Thế Nguyên (một chuyên viên sách động trong giới văn nghệ) tới nữ kịch sĩ Kim Cương, đạo diễn Thành Trọng Kỳ. Ký giả lão thành Thiếu Sơn và phê bình gia Tam Ích:

Các người làm nghệ thuật đã báo động tình trạng nguy ngập chung. Cô Kim Cương yêu cầu chính quyền cắt 1 đại hý viễn cho Cái lương và thoại kịch. Thế Nguyên đã kích chế độ kiềm duyệt, Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba kêu cứu cho quốc nhạc.

Ít có buổi họp mặt văn nghệ nào lại đông đủ như buổi họp ngày 30-11 vừa rồi. Nhờ vào chức chủ tịch ủy ban Thông Tin của bạn Ngô công Đức hay nhờ cái dáng lá lướt hắp dân của bà Kiều Mộng Thu?

Bài Ca chánh thức của Hòa Bình

Phong trào quấn chúng nào cũng cần có một bài ca chánh thức như bài Marseillaise của cách mạng Pháp, bài «We shall Over come» của phong trào dân quyền ở Mỹ.

Tác giả bài We Shall Over Come là nhạc sĩ Pete Seeger, một ca sĩ chuyên về dân ca, trong dịp biểu tình chủ hòa ở Mỹ vừa qua đã tung ra một bài ca mới, đó là bài «Give Peace a chance».

Bài «Hãy cho Hòa Bình một cơ hội» này do một Beatle sáng tác,

đó là John Lennon và bà vợ Nhật Yoko Ono. Bài ca được sáng tác vào dịp hai vợ chồng Beatle này nắm lý trên giường trong bốn ngày ở một khách sạn sang trọng bên Montreal, Canada (1100 mỷ kim tiền phòng mỗi ngày). Hai vợ chồng Beatle này đã nói tiếng về vụ «Hòa Bình Trên Cái giường» (Bed Peace) khi họ mới cưới nhau.

Nhờ Pete Seeger tung ra ở Hoa thịnh Đốn, bài ca Give Peace a Chance đã trở thành một bài ca chánh thức của phong trào hòa bình. John Lennon đang hốt bạc nhờ hiện tượng đó. Số tiền bán ra đã lên tới 1,3 triệu ; trong đó 900.000 bản bán ở Mỹ. Vào dịp lễ giáng sinh tới, phong trào phản chiến ở Mỹ sẽ biếu tinh ngồi và hát bài này. Cuối cùng, họ đã có một bài ca chánh thức.

Tin văn công giáo

Nhóm Thăng Tiến trong đó có nữ thi sĩ Quyên Di, nhạc sĩ Hoàng Quý.. chủ trương một tờ báo nhỏ lấy tên Cái Văn Công giáo. Tuy chỉ loan tin và bình luận về các sinh hoạt văn chương, báo chí trong giới công giáo nhưng tờ báo này rất vui vì được thực hiện, bởi 1 nhóm trẻ dân thân hết mình

Cái chuồng khỉ

Sau nhiều vất vả, nhà xuất bản An Tiêm đã cho ra đời tập truyện ngắn Cái chuồng khỉ của Nguyễn Đức Sơn. Lúc đầu tập này bị sờ phổi hợp cát mất một chuyện chính là chuyện Cái Chồng khỉ vì trong đó tác giả nhìn thấy chúng ta hóa thành khỉ trong chuồng ráo trời. Rút cục truyện đó vẫn được cho ra đời, nếu không thì phải đổi tên cả tập chuyện thành «không có cái chuồng khỉ».

Cùng một lúc thiền sư Thanh Tuệ giám đốc nhà An Tiêm cũng in xong tập thơ Sa Mạc Phát Tiết của Bùi Giáng, thi sĩ có phong độ nhất bảy giờ. Hãy nghe Bùi Giáng tán ni cô Trí Hải tức đích giả Phùng Khánh. gọi ni cô này là mẫu thân :

Thưa cô Phùng Khánh một lời...
Mẫu thân Phùng Khánh tuyệt vời

ni cô
Áy Marilyn Monroe
Áy Brigitte Áy Bardot Áy là...



những show hay trong tuần của đài Truyền hình Hoa Kỳ

Thứ năm 11-12-69

JULIA 20 giờ :

«A Baby's A Nice Nuisance» (Trẻ thơ đem lại niềm vui (Tưởng rằng ba má chỉ thương em bé mà không thương mình, cậu Earl J. Waggedorn (Michel Link) tìm cách trốn khỏi nhà. Nhưng may thay cậu chưa đi xa hơn căn nhà của bà JULIA (Diahann Carroll) thì được tin em bé của cậu bị một chứng bệnh hiểm nghèo và kỳ lạ. Thế rồi chính Earl đã trở về cứu được em bé.

DRAGNET — 22g 30 :

«Homicide» (Tội sát nhân). — Một vụ giết người xảy ra. Tr. sĩ FRIDAY cùng với sĩ quan CANNON mở cuộc điều tra. Nhưng lại chính viên quản lý căn nhà đã 91 tuổi lại là người khám phá ra được vụ án trước cả nhà chúc trách. Ông già đã thực sự làm kinh ngạc tất cả các nhà thám tử, nhân viên giáo nghiêm cũng như mọi người khi ông tìm ra dù yếu tố vạch trần vụ ám sát mà nạn nhân là một thiếu nữ trẻ đẹp.

RAWHIDE — 21 giờ :

«Six Weeks to Bent Fork» (Sáu tuần chờ đợi). — RODY YATES và toán áp tài súc vật nhận lãnh 1

chuyến và được hứa lãnh 6.000 mỷ kim. Anh phải tranh thủ thời gian cho công tác sớm hoàn tất, nhưng phải đương đầu với một viên trưởng toàn khố tính và một viên

Cảnh sát trưởng thối nát. Vấn đề nan giải là không biết anh nên giữ súc vật tại nông trại để mọi người được an toàn, hay là nên cầu cứu với viên Cảnh sát trưởng nọ? Clint Eastwood, Jim Gregory và R.G.Arms trong xuất hiện trong phim.

Phim dài : «HELL BELOW ZERO»
23g20).

(Địa ngục dưới không độ). — Câu chuyện dựa trên cuốn tiểu thuyết nhan đề «White South» (Miền Nam Tuyết Trắng) của nhà văn Hammond Innes. Chung quanh cái chết của viên thuyền trưởng 1 chiếc tàu đánh cá voi tại vùng biển Nam Cực, có nhiều nghi vấn. Công cuộc điều tra đưa tới bạo động và kết thúc một cách bi thảm. Tài tử Alan Ladd Jean Tetzel thủ vai chính. Vai phụ gồm Basil Sydney, Stanley Baker và Joseph Tomelty.

Thứ bảy 13-12-1969 :

GET SMART — 19 giờ.

«The Wax Max». Một ngày nghỉ tại công viên giải trí trường của MAXWELL SMART. Điệp viên 99 bị lù mờ khi tình cờ bắt gặp một «búp bê» lại là một tài liệu sống có chất phóng xạ tuyển, rất hữu ích cho các điệp viên tổ chức KAOS.

HERE COME THE BRIDE. 20 giờ.

«The Man of the Family» (Người trong Nhà). — «Cô» POLLY (Loretta Leversee) và vị Mục Sư (William Schallert) dự định làm lễ thành hôn với nhau. Bất ngờ vị Thuyền trưởng của chiếc tàu nhiễm độc đem TOM (Stefan Aegrim) con trai của «Cô» POLLY ra mắt giữa lúc vị Mục sư cử hành nghi lễ tôn giáo trong tiếng ca nhạc tung bừng.

THE HIGH CHAPARRAL — 21 giờ:

«A Joyful Noise» (Tiếng Reo Vui). — Ramon Novarro đóng vai PADRE GUILLERMO cùng với 2

nữ tu và thiếu nữ tên MARIA đến xin tạm trú tại High Chaparral. John CANON (Leif Erickson) nhận lời bảo vệ nhóm người này, chống lại sự thù hận của 1 tên sát nhân đang lăm le đòi cưới Maria làm vợ.

BUBKE'S LAW — 22 giờ.

«Who Killed The Kind Doctor» (Ai giết vị Bác sĩ khả ái?) BURKE (Gene Barry) lên đường để tìm kẻ đã ám sát một nhà tâm bệnh học. Ông ta không ngờ được rằng đó là kẻ đã từng đe dọa giết ông bác sĩ chỉ vì đã gặp nhiều lần hết mực nhẫn

(Xem tiếp trang 52)



người chết có thể nói chuyện với người sống không?

TIẾP THEO

Xem thế, dù biết những người «lên đồng» chẳng qua là cái tiềm thức của họ dấy lên trong lúc họ bị thôi miên bởi các thủ thuật của «pháp sư», hay bởi tiếng đàn giọng hát của cung văn, bởi các pho tượng Thần mờ ảo sau lòn khói hương nghi ngút, và nhứt là những người chung quanh cùng tin tưởng như họ. Nhiều đức tin hòa hợp với nhau thành sức mạnh thôi miên, khi tâm trí sáng suốt của người kia bị mê mờ thì tiềm thức của y thức dậy tự do bộc lộ bằng cách này cách khác. Tiềm thức ấy, người Tây phương gọi là giác quan thứ 6.

Những phù ấn quyết chính là những dụng cụ đặc biệt, nếu có người biết sử dụng, sẽ trở thành sức mạnh thôi miên và khích động tiềm thức của những người săn tin tưởng Thần quyền và ma quỷ. Lúc họ «lên» chính là lúc cái tiềm thức của họ hoạt động.

Vấn đề «thần chú» có sự linh cảm hay không?

Nhiều bạn tự nhận có tinh thần khoa học, không tin những sự cầu nguyện hay phù chú mà các bạn ấy cho là dị đoan vô căn cứ.

Nhứt là «thần chú» hay «chú ngữ» của các Tôn giáo.

Các bạn ấy cho rằng việc phải đến tất nhiên phải đến chứ niệm chú hay cầu nguyện không ăn thua gì.

Sự thật phải thế không?

Đó có nghĩa là :

Năng lực = Khối lượng vật chất x Tốc lực ánh sáng 2

Số 2 có nghĩa là phương bội số của tốc lực ánh sáng.

Như vậy, nếu ta áp dụng phương trình thức đó cho sức mạnh hay năng lực của Thần chú hay lời cầu nguyện, chúng ta sẽ có :

Năng lực của Thần chú = Âm thanh niêm chú x Đức Tin x Nguyên lực của Bực Siêu hình.

Âm thanh kẽ là khối vật chất vì Âm thanh (tiếng niêm) là một khối nguyên tử không khí bị xao động. Bởi nó là một khối nguyên tử xao động cho nên điện ở máy thâu thanh mới hút vào và truyền ra được. Hết có nguyên tử thì có vật chất, và khối vật chất bị tốc lực đẩy đi và phát ra sức nóng, phát sanh năng lực.

Đức Tin kẽ như Tốc lực. Vì âm

thanh tung niêm do Đức Tin mà phát ra. Đức Tin càng mạnh, khối âm thanh càng phát ra sức nóng là năng lực.

Nguyên lực của Bực Siêu hình tức là sức mạnh do chi nguyện cùa độ chúng sanh của các Bực đó, kẽ như Phương bội số (Carré) của Đức Tin (kẽ là Tốc lực ánh sáng).

Đức Tin là Nhân, âm thanh niêm chú hay cầu nguyện là Trợ-duyên và nguyện lực của Bực Siêu Hình là Tặng thương duyên (phương bội số). Ba cái đó nhân duyên với nhau tất nhiên phát sanh kết quả tức là năng lực làm thỏa mãn lòng ao trác của người cầu nguyện hay niêm chú.

Như vậy, khoa học đủ chứng minh cho Hiệu lực của sự cầu nguyện sự, niêm chú. Và suy rộng ra, chuyện về Bùa, bắt Ẩn cũng đều có lý cả.

Có điều Đức Tin là Nhân, phải chánh mới sanh ra Quả chánh. Nếu dùng chúa, ẩn để thỏa mãn dục vọng báy bạ, át sẽ sanh kết quả bất chánh, có hại trở lại người dùng nó.

Thế cho nên xưa nay vẫn có những điều linh ứng kỳ lạ vì không nghiên cứu kỹ, chúng ta không rõ nguyên do, vậy cho là «thần bí», là «dị đoan». Sự thật, những chuyện trong thế gian này có gì thần bí và dị đoan đâu? Hết có Nhân thì có Quả, đó là lẽ thường, rất khoa học. Vì thế cho nên Đức Phật đã nói «Vạn pháp duy Tâm tạo». Chính cái Tâm con người mới là nhân chánh tạo

nhân mìion sirs vạn vật và thế giới.

Chúng sanh trong thời nhiễu nhương thường hay tạo nghiệp, gây ra kết quả không tốt, nhứt là Khẩu Nghiệp, Đã có biết bao nhiêu người vì «nghiệp miệng» mà bị hại. Nay để tạo nghiệp thanh tịnh cho cái miệng, chúng ta có thể rút những câu Chân ngôn trong kinh Phật hoặc những lời cầu nguyện trong kinh Thiên Chúa, mỗi ngày đọc vài ba lần đó cũng là cách làm việc lành, giảm việc dữ rất tốt.

Mộng mị do đâu mà có? Phật giáo và siêu hình học với vấn đề mộng bị chiêm bao và các diêm lành dữ.

Trong đời chúng ta, hơn một lần chúng ta đã thấy mộng. Nếu đời là giấc mộng lớn thì chiêm bao là cuộc sống trong giấc ngủ.

Thường sau khi chiêm bao, chúng ta tự hỏi đó là diêm gì?

Và cũng có khi chúng ta cho rằng «do máu huyết chạy không đều mà thấy mộng mị chờ chảng có diêm lành dữ, tốt xấu gì hết».

Vậy, hai thuyết Mộng là diêm báo trước với Mộng do máu huyết không đều, thuyết nào đúng?

Và tại sao có người thấy toàn ác mộng, gặp toàn việc hung dữ, lại có người chiêm bao gặp toàn việc sung sướng tốt đẹp như anh chàng nghèo khó nọ mộng thấy cả một đời vinh hoa phú quý trong một giấc kê vàng chẳng hạn?

Có nhiều sự giải thích về mộng như sau.

Phật giáo giải thích

Trong bộ Diên-mật-sao và bộ Thiện-kiến-luat có nói :

«Phàm con người trong khi ngủ hổ tâm thần bất định thì thấy chiêm bao».

Chiêm bao có 4 thứ :

1.— Do đất, nước, lửa, gió là 4 cái thể của Tứ Đại trong con người chẳng điều hòa nhau làm cho tinh thần tán loạn, hoặc thấy thần minh bay lên hư không, hoặc thấy hùm sói hay kẻ cướp đón rượt, v.v... toàn những việc hãi hùng.

2.— Do những điều nghe thấy buổi ban ngày mà tối lại sanh chiêm bao.

3.— Do nơi sự tu hành điều thiện cảm đến những bức Tranh mà hiện ra diêm lành. Hoặc do những việc ác cũng cảm đến những bức

Tranh mà hiện ra diêm dữ (những bức Tranh có thể là Trời, Phật, Thánh, Thần, v.v...).

4.— Do nơi tư tưởng, hễ thường tư tưởng việc gì thì những việc đó hay hiện chiêm bao. Tư tưởng việc lành thì thấy lành, tư tưởng việc ác thì thấy ác v.v... »

Tóm lại, 4 thứ chiêm bao kể trên đều do Tạng thức tức là cái kho vò hình chưa nhóm đủ tất cả các nghiệp duyên trong ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi tạng thức dấu kín những nghiệp duyên đó thì không thấy chiêm bao, trái lại khi nó bày ra thì là chiêm bao.

Tại sao bảo là Tạng thức dấu kín những nghiệp duyên? Là bởi tâm thần an định, không xao xuyến, cho nên hình bóng của các nghiệp duyên không hiện bày ra được, tức là không thấy mộng.

Kinh Lăng nghiêm nói: «Những kẻ Thiện nam tử (người lành) thường tụ tập Tam-ma-địa (Samadhi hay là chánh định), tưởng uẩn bí tiêu diệt, cả đời không còn cái tưởng mộng, cho nên không thấy chiêm bao, lúc thức lúc ngủ thường như một». (Bỉ chí thiện nam tử tu Tam-ma-địa, tưởng uẩn tận giả, thị nhơn bình sanh mộng tưởng tiêu diệt, mị ngộ hằng nhứt)

Như vậy thì theo quan niệm Phật giáo, chiêm bao sở dĩ có là bởi tâm thần hoang mang bất định, khiến cho cái bóng duyên nghiệp trong Tạng thức hiện ra. Đó là trạng thái sâu sắc nhất của tâm lý. Nếu ta thường tu tập theo chánh định, tức là trừ diệt các vọng tưởng tham, sân, si, chiêm bao không còn nữa.

Vì sao nói rằng: «cái bóng duyên nghiệp của 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai trong Tạng thức hiện ra thành chiêm bao?»

Là bởi người chiêm bao không chỉ thấy những cảnh đã biết qua trong kiếp sống hiện tại mà thôi, còn có thể thấy những cảnh lạ chưa từng thấy bao giờ. Những cảnh lạ đó đã từng chưa nơi Tạng thức từ kiếp trước. Và những cảnh lạ đó cũng có thể là những các QUẢ SẮP ĐẾN trong tương lai. Bởi vậy cho nên có những diêm chiêm bao báo trước những việc sắp xảy ra thật sự.

Siêu hình học

Trung Hoa giải thích

Âm Dương Thành Mộng.— Trong bộ «Huỳnh Đế Nội Kinh» có nói: hễ khi Âm trong người lấn mạnh trên khi Dương thi chiêm bao thấy bị chìm dưới nước mènh mòng; còn nếu khi Dương mạnh hơn thì mộng thấy lửa cháy sáng rực. Nếu cả hai khi Âm Dương đều thạnh thì thấy có sự đấu tranh tàn sát lẫn nhau, Dương thạnh cũng có thể thấy mình bay lên hư không. Âm thạnh cũng có thể thấy mình rơi xuống chỗ sâu. Hễ người no thì mộng thấy mình cho kẻ khác vật gì. Hễ người đói thì mộng thấy mình đeoạt hay lấy vật gì của kẻ khác. Cái khí nơi gan cường thạnh thì thấp mình giận. Cái khí nơi phổi cường thạnh thì thấy mình khóc.

Đó là mộng do khí Âm hay khí Dương mạnh hay yếu mà ra.

Hu Thật Thành Mộng.

Sách Đông Lai Loại Thuyết nói:

«Hễ cái khí trong người hư phù thi mộng thấy bay lên, cái khí trầm nặng thi thấy bị chìm xuống. Nằm ngủ mà buộc thi lưng thi thấy rắn. Nằm ngủ mà đội khăn sẽ thấy chim. Người bị âm khí nặng thi mộng thấy nước. Người sắp có bệnh thi mộng thấy việc ăn uống. Người sắp có việc buồn thi mộng thấy ca múa.»

Sách Tôn Chơn Nhơn Điều Thần Luận nói: «Phàm mộng mị là do các chỗ chưa hồn phách trong thân thể không được thông lưu. Hễ hồn phách an tĩnh thi Thần sẽ đến cho biết trước việc kiết hung bằng mộng. Hễ chiêm bao trước nửa đêm thi việc ứng ở nơi xa hể chiêm bao sau nửa đêm thi mộng sẽ ứng rất gần.

(CÒN NỮA)

Tìm đọc ngay :

Sau Cơ Mộng Dữ

của NGUYỄN VŨ

Cơ mộng dữ của nhân loại vì sự tranh giành ánh hưởng của những học thuyết «quê quặt tự căn cơ» — Cơ mộng dữ của ngành động vật người mỗi ngày thêm khan hiếm trên trái đất.

TỦ SÁCH ĐẠI NGÃ xuất bản.
Bìa Nguyễn Khai. Phụ bản thủ bút Thợ Nguyễn Vũ.

Đã phát hành trên toàn quốc
ngày 22.11.69



Nói xong Nhã biết mình lỡ lời. Tự nàng đã thở lù cho mọi người biết cái giày liên lạc quá mệt thiết giữa nàng và Tốn. Nhưng ông Phan có một phản ứng lạ lùng hơn. Hai con mắt ông mở lớn ra, rồi nó xếp lại, nheo theo một con bài vừa rút ra từ cái đĩa đựng bài. Ông nặn con bài chậm chạp, liếc nhìn Bà tinh X, ông mở cây bài ra ném xuống chiếu, cho tay vào mớ tiền, ông hít một hơi thuốc, nghiêng cái đầu tóc hoa râm, vài sợi nhỏ rơi xuống cái trán rộng, ông nói với Bà X :

« Chị có đòi chị đi tiền trước. » Rồi ông quay sang phía Nhã :

« Bỏ nhà ra đi là một can đảm hổ cháu ? Cháu nhìn Tốn dưới con mắt tinh cảm của riêng cháu rồi đó. »

Ông Phan không nhìn thẳng vào Nhã mà ông nhìn nghiêng. Ông như muốn tránh trán sự gì có thể làm ông chún lòng. Một sự gì ? Có thể đôi mắt ảm đạm của ông Phan sẽ làm tâm hồn ông đau đớn khi chạm phải con người thanh xuân của Nhã. Tuổi già nào cũng thế. Khi nhìn một mái tóc xanh tươi, nhìn một gương mặt đầy nhựa sống của tuổi trẻ, khi nhìn vào một cơ thể trẻ măng, nambiển cả quãng thời gian năm ba mươi năm, tuổi già nào không bắn khoan vì sự già nua tàn tạ của mình. Nhìn vào đời sống thanh xuân của Nhã, ông Phan thấy những nhân tình xưa của mình phản chiếu trong đó : những hơi ấm của da thịt một ngày nào, những đêm qua lồng đèn cơn mưa về sáng ; những cuộc vui, những buổi chiều trời một màu xanh lá trong khoảng phố hay trên một ngọn

KÈ TÓI SAU

đời nào đó ; tất cả quá khứ của ông, tất cả những ngày vui nay bùi ngùi chảy về như một giòng sông đục những lá chết. Tuổi già, khi nhìn vào thanh xuân nơi hình hài kẻ khác ta tranh lồng. Tuổi già, ôi cơ man nào là gió mưa kỷ niệm. Nay một cô Nhã ngồi trước mặt có thể khơi dậy những ngày qua nhạt nhòa nhưng sáng lạn của ông Phan. Chính Nhã đã đánh thức cho ông Phan hiểu rằng cái thời đầy dục tính của ông đã qua. Mùa đông đời người đã tới. Cái thời đại ông Phan ăn chơi không kè gỉ thành thần trời đất đã qua. Ông có hối hận ? Ông có bồn chồn ? Hay ông mừng rằng đã nhặt hái quả nhiều những lạc thú ? Dù sao thì ông Phan cũng không dám nhìn thẳng vào người Nhã : dâm tính không có đủ uy quyền thúc đẩy ông nhìn thẳng vào một khối sinh lực phía trước.

Tuổi già giàu tình thương chẳng phải là một biểu hiện của đạo đức. Đó chẳng qua vì dục vọng trong người đã tắt đi thôi. Khi một gã đàn ông không còn ham muốn chinh phục đối với một cô gái thi hồn ra rủ lòng thương. Sự rủ lòng thương chính là một biểu lộ sự bất lực của thân xác. Thực ra chả có gì gọi tình thương giữa già đối với trẻ (ở mọi lĩnh vực), nhất là giữa già và trẻ khác phái nhau. Ông Phan hiện đang rơi vào thứ bệnh tật rất «người» đó.

Ông làm ra vẻ bình thản, ông nhìn vào con bài, hít một hơi thuốc, ông nghiêng mình, ngó qua bà tinh X, ông bảo bà tinh X đi tiền, ông có vẻ mệt mỏi một cách kẽm, thật tình ông đã trốn chạy một thực tại. Ông bị xúc động vì con cừu non đã đến trễ mùa,

ông như cây cổ thụ đã chết trong một mùa xuân tới muộn. Dù có ác tâm tới đâu ông Phan cũng không ví Nhã như 1 người tình để ông đùa dồn đực. Trong xuân xanh của ông, ông đã từng ngủ yên trên những thân thể đẹp tuyệt vời như Nhã, nhưng bây giờ, ông đau đớn khi khám phá ra sự vô nghĩa của đời sống. Cuối cùng ông chỉ là một thân cỏ dại, mọc lang thang và chết trong nỗi tình cờ.

Riêng Nhã, Nhã thấy tự ái bị va chạm. Nàng không chịu nổi thái độ khen kiêng lầm lì lỏi đời một cách vô liêm sỉ của ông Phan. Nàng đứng phất dậy, bước ra hàng hiên. Bà tinh X nhìn Bà Lê như tuồng trách móc thái độ của Nhã. Nhưng Bà Lê không chú ý đến việc đó. Với bà, Nhã đi khỏi nơi đây là tốt rồi. Bà Lê ít chú ý đến những điều vụn vặt đó, miễn sao hằng ngày bà có niềm vui là được. Nhã đi ra hành lang, đứng vào chỗ ban nãy bà quen U và Trần đã đứng. Hai người quàng nhau đi, đã hôn nhau. Họ, những người trôi lập lờ trên đời sống trưởng như sung túc thỏa mãn hằng ngày, thực sự họ đã cô đơn, mỗi người một hoang đảo đầy bí mật tang thương. Nên khi gặp nhau mọi lớp son giả tạo hào nhoáng bên ngoài vã ra hết, họ chỉ còn những tâm sự lõa lõa. Họ ôm quấn lấy nhau, càng ôm nhau họ càng thấy nỗi hiu quạnh đến gần. Nhã tựa tay vào lan can nhìn bầu trời khuya khoắt. Ngọn đèn «vô tuyến» phía Saigon với một con mắt đỏ lú nhấp nháy. Đó là con mắt cô đơn của S.G nhấp nháy nhìn về bốn phương hay là cái biểu hiệu thân thiết nhất của Saigon để những người đi xa có lúc nhìn về. Nhã nghĩ lan man, hình ảnh Tốn lại hiện ra.

Sau khi ra trường, anh không trở lại Saigon, Tốn tự tìm cho mình một đời sống sạch sẽ giản dị hơn. Tốn quyết tâm đoạn tuyệt với gia đình, thoát ly với đẳng cấp cha anh. Nhưng liệu Tốn có thể đương đầu với bao nhiêu khó khăn mà xã hội chung quanh sẽ đưa tới? Tốn sống như thế nào những ngày đầu thuyền chuyển tới đơn vị. Ngày trước anh Thụy từ giã bộ đội trong quân trường, anh Thụy cũng đáo nhậm một đơn vị không xa Thủ đô mấy, vài tháng sau Nhã nhận được thư của anh Thụy than phiền những tổ chức về đời sống quân ngũ. Theo anh Thụy, ở đó cũng có sự bất công thối nát, có tham nhũng như trong guồng máy hành chánh. Vì hực tức cái cảnh ấy anh Thụy đã đầu đơn xin đi đơn vị tác chiến. Cuối cùng Thụy chết vì viễn đạn của kẻ thù. Nhưng linh hồn anh vẫn là linh hồn một thanh niên chưa toại nguyện với học đường cũng như xã hội. Bây giờ đến lượt Tốn, người thanh niên có lòng can đảm và một tâm hồn son trẻ đó liệu có đi qua con đường tuyệt vọng của anh Thụy hay không ? Tốn đào thoát ra khỏi gia đình, từ bỏ học đường, cuối cùng liệu Tốn có thỏa mãn với thế giới quân ngũ hay không.

Nhã đã nhìn thấy một sự xung đột quá rõ ràng giữa Trẻ và Già. Đây cũng chính là một trường thành

đ nhục. Muốn san bằng nó đi không phải dễ dàng. Không khéo, lần lượt tuổi trẻ không bao lâu lại đồng hóa với tuổi già. Tuổi trẻ lại trở nên bất lực đồng lõa ; thời gian biến tuổi trẻ thành già nua, tuổi trẻ sẽ không làm được gì như họ đã tưởng.

Thứ bảy tuần trước khi nằm với Nhã, Tốn đã có ý định xin cưới Nhã, cùng nàng đi lập nghiệp nơi xa, y như ngày xưa ông cha chàng đã bỏ miền Trung vào Nam làm một phu đòn điền với hai bàn tay tro trọi. Tốn không muốn nhờ vả vào gia đình. Tốn thở lộ niềm bất mãn của chàng đối với tư cách những bậc làm cha làm anh : người ta giao hoan, người ta cưới cợt trên thương tích con em họ. Thực tình tuổi trẻ đã mang thương tích từ lâu nay.

Trong đêm khuya Nhã lao vội hồi tưởng miên man quanh quất vào đời sống bạn bè : đứa nào cũng trong một hoàn cảnh éo le. Sống trong thủ đô nhưng mỗi đứa là một thảm kịch. Thảm kịch tuổi trẻ còn hơn thảm kịch bầy ngựa hoang, còn hơn những con ngựa không may nằm trước càng xe của tên xà ích khốn nạn. Bởi con ngựa hoang không ý thức đến thần thế lưu lạc của nó, con ngựa trước càng xe đã có một cái ách có thật, đã đi trên một đoạn đường có thật. Còn tuổi trẻ ? Nỗi hoang mang vô cùng tận, sự đau khổ vô hình chung kẻ thù ta không chính thức kẻ thù, bạn ta không chính thức bạn, người thân thuộc không tu cách thân thuộc, giới chung quanh đã mất bản tính người ; tuổi trẻ mất cái gì không rõ, được cái gì không thấy, niềm âu lo như là một vu vơ không cần thiết nhưng niềm âu lo rất gần gũi quan trọng, nỗi đau đớn không có thật như một vết thương trên thân thể nhưng nỗi đau quá to lớn, nỗi đau như có cánh bay như ám ảnh, như căn bệnh đưa tới khủng hoảng trầm trọng ; tuổi trẻ có quá nhiều việc làm mà không biết mình phải làm cái gì, việc làm đầu tiên phải chăng là đập phá, chả lẽ đập cha anh, đập những đường phố nhà cửa, đập những tháp ngà ngay trong chính tâm não mình ; tuổi trẻ từ túc cẩn bênh điên nhưng không biết điên vì sao ? Con ngựa, cái xe, cánh đồng hoang những viễn ảnh vô cùng hoang mang đen tối như một hoạt cảnh chập chùng hiện đến với tuổi trẻ.

Sống trong thủ đô nhưng tất cả những người trên dưới hai mươi đứa nào cũng mang trong người một tâm sự bi thiết. Con trai không ngồi yên trong học đường vì nó nghĩ lo tới con người nó sắp sửa có trong quân trường, trên chiến trường. Thắng con trai có thể mường tượng ngày minh trở nên 1 chàng linh trènghieu ngao rượu chè, lè phè gái điếm, hay ngày minh trở lại với chiếc quan tài, với nhang đèn kén trống, hay với cái chôn cút, một thường binh chiếc nạng bèn minh. Con gái nó cũng chẳng vui vẻ gì với chút tình yêu mà các chàng thi sĩ ưa ca ngợi. Mỗi đứa con gái có một người tình hiện ở ngoài thủ đô. Người tình xa vắng. Người tình lâu lăm mới về hay không bao giờ về. Có khi em cho anh một lần rồi

vĩnh biệt. Có khi tuần trước em ngủ với anh đùi hinh hài thân thê, tuần sau em đã ôm anh trong phòng lạnh, một cánh tay đã ngoài đồng ruộng. Con gái, có đứa nào vui đâu? Con nhà giàu thì buồn chán vì việc làm tiền mờ ám của các bậc cha mẹ. Con cái nhà nghèo buồn bức vì cảnh khó của gia đình. Những đứa con cái nhà nghèo luôn luôn hình dung đến những hình ảnh đen tối. Tuổi trẻ, sống trong Saigon, dù Hippy hay không hippy dù là con nhà giàu hay con nhà nghèo, dù là đứa học trò hay lú gánh mướn chém thuê, tất cả đang là con vụ quay trong cơn lốc tuyệt vọng buồn nản.

Tuổi trẻ sống ở Saigon là một thứ tuổi trẻ bơ vơ lạc lõng. Bơ vơ ngay với hoàn cảnh quá quắc kỵ cục của xã hội. Lạc lõng ngay trong gia đình, trong học đường. Gia đình chỉ là nơi tạo nên bất công bất mãn. Học đường chỉ là nơi bầy ra những ý niệm mơ hồ phản thực tế. Học đường không dạy cho tuổi nhỏ tư cách làm một người lính. Học đường chỉ là một cái sân, một góc nhà tù túng, nơi đó như một thứ lao xá với những tên cai ngục già nhân giả nghĩa, tên cai ngục ôm một mớ bằng cấp khoa bảng, một mớ trí tuệ vụn vặt vọng ngoại cớp nhật bẩn thỉu

Tuổi trẻ ở đây vì bơ vơ lạc lõng, không đàn anh, không tình yêu, đàn anh đã chạy theo quyền lợi, tình yêu đã bỏ đi vào quân trường hay vào trong các dinh thự của Mỹ nên tuổi trẻ chạy quanh quần với những con đường đầy bụi đèn, những con đường trơ trọi lõa lồ không bóng mát như đời sống trẻ tuổi. Tuổi trẻ là một sự chịu đựng gắt gao thè thảm dưới mặt trời nóng bức. Tuổi Saigon được giam chặt nơi các quán nước, thu mình trong những băng nhạc bệnh hoạn, gần như bệnh hoạn, xa hơn là trong các ly rượu: «tuổi trẻ phải giang hồ giả tưởng trong một không gian tù tội.»

Lâu lán có một vài đứa điên, thay quần áo, đổi dạng người, coi đời như là một canh bài tình cờ, cười cợt với ngay chính mình, vui vẻ với ngay cái chết thân thuộc, mỉa mai với ngay chính đời sống cha thày. Hippy, những chiếc quần thênh thang như thế là để những bước chân tù tội có ảo tưởng mình được đi xa. Hippy có những chiếc áo kỳ quái như thế là để ru ngủ mình có những giấc mơ tự do, trong một xã hội không còn đi lại, không còn những gì trên cao để ca ngợi, chẳng còn gì quanh mình để thân thiết nâng niu, đã vắng ngắt những anh hùng hào kiệt.

Một tuổi trẻ dang tay đấm vào tim không buỗi trưa nắng, một tuổi trẻ đậm đầu vào bờ tường, một tuổi trẻ cởi áo đi nghêu ngao, một tuổi trẻ đi tìm gái giang hồ để bò lê lết trên cái thân thịt dĩ thô, một tuổi trẻ tìm con trai để ngủ qua đêm, một tuổi trẻ luôn mang con dao trong mình chờ đâm một người trong thân thiết, một tuổi trẻ chặn đánh một tên ăn mày già nua, rồi thằng tuổi trẻ lại ôm lão

ăn mày khốn nạn kia khóc ngất; tất cả cái lũ điên kia đang là tương lai của các bậc cha anh, đang là những nụ hoa rực rỡ nhất của Saigon, đang là những mệnh phụ hay những người lính mai sau cho một cuộc chiến trái mùa này.

Buổi sáng anh có thể thấy những đứa con gái chưa tới mươi sáu tuổi đã uốn cái thân mình trắng nõn của nó với mặt trời, trước ban công, miệt Phú Thọ, sau một đêm ngủ với những ngoại kiều đen hoặc trắng. Buổi trưa anh thấy dưới bóng công viên từng đứa trẻ bơ vơ đi hóng gió và chờ hình ảnh vô vọng lướt dần dà qua đời mình. Buổi chiều anh thấy trên đường Bonard, nơi góc đường Nguyễn Huệ vô số những nam nữ trên dưới hai mươi, trên thân thể đầy những món quần áo kỳ quái di chuyển với màu sắc sắc sỡ, nói năng với nhau bằng những ngôn ngữ ác ôn, chúng nó đều nhau đi như là mìn ngã vào nhau. Chúng nó là con các nhà giàu có cha anh mỗi tháng gom góp của công cở vài triệu. Chúng nó là con cái nhà nghèo cha mẹ đẹp xích lô hay bán hàng rong. Chúng là con các vị thầy giáo khả ái, mồm thầy mỗi lúc mở ra là bay đầy mùi đạo đức. Chúng nó là những công dân ưu tú mai sau. Những buổi tối đến chúng nó cũng vẫn di chuyển với cái màu sắc nửa da đen nửa da đỏ, chúng nóng bỏng quen quai nơi các quán nước, gục đầu với nhau chúng nó cười cợt (cười hay khóc như nhau), có thể khuya khoát chúng nó về ngủ với nhau như hai con vật vô tri không ý thức tội lỗi và sự nhỏ bé chưa đến tuổi giao hoan của mình. Tuổi trẻ. Cái lũ điên đó, nghĩ lại thật khoái trí.

Có một thằng nhỏ vừa bỏ trường, hắn đi làm một tên lính mới vừa mười tám tuổi, hắn chịu đựng chiến trường giỏi lắm, cuối cùng hắn bị thương, ôm một cánh tay cụt trở lại Saigon và bắt đầu uống rượu dữ dội. Vì muốn có tiền uống rượu hoài hắn phải trở thành du đãng, sống quanh quẩn với em út. Nay các người lớn, các ông thu nhặt gom góp tiền của làm gì đấy, các ông chuyền ngân ra ngoại quốc làm gì đấy. Sao các ông không lập các cơ sở để nuôi người lính trẻ thất nghiệp, nuôi các cô gái điếm bơ vơ, để che chở những đứa bé đánh giày khỏi lang thang, nuôi dưỡng những đứa trẻ quê chạy loạn về thành phố, để chúng nó khỏi căm thù xã hội bỏ rơi mình. Các ông có cái triết lý sống khôn ngoan của các ông nhưng đấy là một thứ khôn ngoan của lũ quạ.

Nhã nghĩ miên man và thấy đời sống mình vô nghĩa quá. Nhã thương cho Nguyễn. Mai đây Nguyễn phải làm gì cho có tiền. Nguyễn ơi, tao nghĩ cái việc mày làm ra tiền quá. Mày mới là một đứa con gái vừa mười tám tuổi lại không có cái bằng cấp nào. Cha mày vừa bị xe Mỹ cán chết. Mày có thể làm gì, với cái nghề nào để mẹ em mày khỏi khổn khổ. Chả lẽ mày lại dâng hiến cái mảnh đất của mày cho những

ngoại kiều; mày giao hoan, bán đứng giang sơn mày cho chính những người đã cán chết cha mày như thế để em mày, mẹ mày có cơm ăn áo mặc.

Khi mày bán đứng «giang sơn» mày cho ngoại nhân thì mày sẽ thối tha, mày sẽ đời đời là một con chó ghê lang thang bị bạc đãi, đi ngoài lề xã hội, ngất ngưởng với con đau muôn đời của mày. Mày làm gì có tiền để nuôi mẹ mày? Thế nhưng ngay trong lúc này, trời đã rung rung sáng ròn đây, những xóm dem đã trở dậy với hoạt cảnh ngày, những vì sao đã chết dần mòn như tuổi trẻ, ngay lúc này đây mẹ tao, ông Phan và bà tỉnh X đã ném vào chiếu bài hàng chục ngàn bạc đồ đen. Cũng ngay lúc này đây bà quận U đang trần truồng với Trần; có thể ông Quận U lại đang nằm với một cô điếm nào đó; họ ôm nhau ngủ với tình nhân riêng, họ ăn vụng với nhau, sảng mai họ lại về tụ họp vợ chồng chồng, họ lại tình những vụ áp phe, họ đóng trò với guồng máy. Họ vẫn là mệnh phụ hay người đứng đầu trong mỗi địa hạt to lớn.

Ngay lúc này Tốn đã thức dậy trong quân trường Thủ Đức, anh chuẩn bị đi bão, (trong chương trình ngày hôm nay anh đi bão). Tốn có thể ngồi cột lại chiếc ba lô, ra phía sau hồ nước mực một bì đồng nước lấp, Tốn chạy vật vã trong cái sân bụi bặm giờ tập họp. Tình sương Tốn cùng đồng đội đi ra các ngọn đồi khô cháy. Tốn có nhìn về ngọn đèn cột đơn đó lửang khắc khoải tại thủ đô không? Tốn có nhớ đến em không? Nguyễn à, cũng ngay trong lúc này thằng Hàn, thằng Dũ, những đứa bạn trai của mình đã bỏ đi ra ngoài thành phố, chúng nó ôm súng đứng gác đầu đó. Có thể chúng nó đang mơ tưởng đến chúng mình. Chúng nó cũng lè loi tro trui, cũng cõi đơn tốt cùng trong thế đứng của mình. Thế mà những người lớn họ vẫn vui vẻ, vẫn giao hoan, vẫn bài bạc. Tiền của từ đâu đã trao vào tay người lớn một cách khủng khiếp quá đáng như vậy. Mày nói với tao rằng mày sẽ tìm đủ mọi cách để làm cho có tiền nuôi mẹ già và nuôi mày đứa em thơ ăn học. Ủ tao sẽ xem mày.

Nhã như một đứa mất hồn trên hành lang về sáng. Khi xuống dưới nhà Nguyễn đã tỉnh thức. Con nhỏ vẫn còn nằm trong chăn. Nguyễn cởi nút áo để lỏi khoảng ngực trắng hồng. Chiếc quần Nguyễn cởi vắt nơi gầm giường. Con nhỏ ngủ kỹ quặc như vừa sau một cơn tàn phá quá ác. Vừa thấy Nhã, hai tay Nguyễn kéo tấm chăn lên ngang ngực, hỏi Nhã:

«Mày đi đâu suốt đêm hôm qua. Cảnh bài vẫn còn trên đó à. Hình như đêm qua tao thấy có Trần, có phải Trần không?»

Nhã nằm xuống bên cạnh bạn, mặt ngửa lên trần nhà, bát gặp cơn mệt mỏi bỗng lảng về sáng, nói với Nguyễn:

«Có, nhưng lúc mười một giờ Trần cùng Bà quận U đi đâu mất. Chắc lại đi ngủ với nhau. thật to.»

Nguyễn nhíu mày lại:

«Trần kẽ như hư hỏng rồi. Một thanh niên có nhiều tiền là một đứa hư hỏng. Nhã à, có lần Trần nó đã gãy gầm tao. Nó tan hươu tan vượn tao.»

«Nó thì mè đứt mày rồi còn gì. Nhưng tao tóm thằng đó quá. Nó ngủ cả với bà tỉnh X. Nó mua gái như người ta mua hoa ngoài chợ. Bây giờ nó dụ cả bà quận U. Hình như họ là hai người bạn cũ với nhau.»

Nguyễn nghiêm minh qua ôm bạn, nàng cho chấn lèn đáp cả cho Nhã. Bàn tay Nhã bất ngờ chạm phải cái đùi vể nóng hổi của Nguyễn, Nhã bàng hoàng, nàng nói buồn tủi :

«Bố mày mới chết, mày chóng quên sao.»

Nguyễn vùi mặt dưới gối. Cả thân nàng như rung lèn :

«Tao nghỉ suối một đêm qua. Phải quên bố tao, tao mới đủ can đảm để sống.»

Sau câu nói mờ hồ tàn nhẫn của bạn. Nhã thấy lạnh người, Nhã như chạm phải một sự gì cũng vô luân tội lỗi. Nhã nói :

«Mày điên à.»

«Tao không điên. Tao chỉ cay đắng với chính mình. Tao đang nằm trong vị thế một đứa trẻ mồ côi, Nhã mày biết chứ, một đứa trẻ mồ côi thì nó có thể làm bất cứ điều gì. Nó không chịu trách nhiệm với chính nó nữa.»

(CÒN NỮA)



48bis, Bà Huyện thanh Quan Đ.T. 24.656
Hoặc: 81, Trần binh Trọng Đ.T. 38.265

ĐẢM NHIỆM VỀ

- Mọi thủ tục xin chiếu khán xuất ngoại cho người Việt Nam.
- Quý vị sẽ được hằng bảo hiểm nhân mạng trong cuộc hành trình.
- Tổ chức du lịch thăm các thắng cảnh hoặc di tích lịch sử tại V.N.
- Bảo đảm và rất nhanh chóng để quý vị được hài lòng và toại nguyện.

Những người chị em đứng quanh đầu các đại lộ Friedland Hoche, Wagram, Mac Mahon v.v... thường là những lứa mà hàng họ đã hư hỏng vì cũ quá rồi. Hơn nữa những khuôn mặt quen thuộc mà cứ đứng đúng y một chỗ làm người ta phát chán. Cái loại gì tìm mồi trên vỉa hè là loại yếu. Người ta thấy có hạng chị em làm ăn có bồ thế hơn vì xài toàn xe chạy ngược chạy xuôi vừa dễ đi săn mồi vừa tránh được sương gió lạnh buốt. Cái xe còn làm cho khách nể mà phải trả giá đắt hơn là loài thả bồ.

Thường thường các chị em ta có xe kiểu Fiat «hột vịt» nhỏ xíu chỗ nào cũng đậu được, chỗ nào cũng lách qua. Khách thích bắt các em có xe vì có thể chạy đi xa nơi có người quen nhiều khi là xa chính mấy bà gái xè mà họ sẵn có ở nhà. Mà loài «gái xè» ở Pháp nó đồ sộ như voi. Người ta vẫn ngao mày anh có «gái xè» đồ sộ là bon quan trọng. Mà mấy anh quản tượng lại muốn lâu nhảy dù ra ngoài khu vực quen để ôm áp mấy em có thân hình mảnh mai. Các em thường lái xe sát tới mấy tay bộ hành lừng khừng. Tại Balé ai cũng vội vã trên vỉa hè, mấy tay lè phè tản bộ phầu đông là ngoại quốc, những du khách, hay mấy tay đang chuồng choáng hơi men. Mà mấy tay đó bị các em lôi lên xe dễ dàng. Có khi gặp du khách các em đề nghị họ vòi quán Càphê ngồi chờ và các em chờ



từng người đi xong rồi trở lại rước người khác. Nếu đám đông kia ít thời giờ thì các em hứa sẽ trở lại với lực lượng hùng hậu hơn. Và chừng 20 phút hay nửa tiếng sau một bầy xe Fiat hột vịt (kiểu Jardinière) kéo nhau tới chở đám đông đi mót hút mỗi cái đi mỗi ngả và đúng giờ đã hẹn



« CHỊ EM TA » Ở BALÉ

chuyện Ba Lê do phóng viên Văn Luông gửi về

người ta lại thấy bầy xe đó trở lại thả ra trên vỉa hè một đám đông ngất ngưởng cười nói huyên thuyên. Phầm giá hàng họ loại có xe cũng không có gì đặc biệt. Phần đông chỉ được cái mảnh để dễ ngồi lên ngồi bên cạnh và rú ga cho xe vọt đi như bay. Chiếc xe vừa thơm vừa êm, loại xe này ở nhà thì phải tý phú mới dám xài. Bởi cái mả của xe mà hàn có vẻ nề nà. Em biết tú bén hỏi : em thế này mà anh nỡ mặc cả sao? Nhưng hàn đã bắt đầu có kinh nghiệm về cách chi tiền ở Balé.

Hàn bèn nói : Anh không muốn mặc cả lôi thôi nhưng cái túi của anh chỉ có hạn thôi. Em hỏi : anh có bao nhiêu? Hàn trả lời : nhưng em muốn bao nhiêu và phải nói rõ ra nếu không thì cho anh xuống chỗ này ngay đi. Em nhìn hàn 1 cách tuyệt vọng và dành kè khai cái kiểu sẵn sàng trả phần trăm cho gia đình đồng con : 150 quan nếu có thì giờ về nhà em thi chỉ tốn thêm ít «buộc bo». Nếu không ghé khách sạn thi phải thêm tiền phòng. Hân đành nhận lời cái kiểu gạ giá rẻ : « ồ anh có cả một

buổi tối ranh ma. » Em gật đầu phỏng xe như bay ra vùng ngoại ô. Xe ngừng trước 1 căn nhà lụp xụp nhưng vang vẻ. Tuy vậy lối xóm cũng dù biết lại có tên bị em bắt y. Nhưng vì chỉ mặc cả về giá mà không có giao kèo về kỹ thuật và thời gian nên em đưa hàn vào nhà rồi thì làm cái gì cũng vội vã như sửa soạn hành lý sắp ra ga xe lửa! Em giúp hàn nỗi cơn thù dân tộc và rồi xảng tới xảng lui làm cho hàn có cảm tưởng mình là con tàu nhỏ gấp con giông bão lớn. Sóng đánh rung chuyển chiếc thuyền nan thi đùng hơn. Và chỉ trong phút chốc con tàu tưởng là bị tan tành «xi quật»... Thế rồi con tàu lùi dù bị hất xuống bến. Tất cả xảy ra tương đối nhanh và khi hàn trở lại vỉa hè, hàn chỉ còn thấy mệt và tiếc chuyến xe vừa thơm vừa êm. Hân cũng chẳng còn biết có nên tiếc cái khoản đã phải chi ra hay không. Điều mà hàn cứ lấy làm lạ là tại sao sáng nước như vậy, cái xe sang như vậy mà lại là một cây chụm khổ? Dám thôi cắc kèn Tàu lẩn làm đủ mọi chuyện như 1 cò y tá ranh nghè. Hân nghĩ : đầm nó hăng thiệt. Hân tiếc chẳng mấy khi gặp được hàng họ loại khá mà lại cứ bị lăng xêng với vã như sợ lỡ chuyến tàu chót. Hân ân hận là không mặc cả kỹ hơn. Nhưng hàn lại nghĩ nếu muốn dừng chân nơi bến lì lâu hơn thi chắc lại còn phải chi nhiều hơn nữa. Sau khi về tới quán trả gấp tên tờ sứ sành điệu, hàn kể hết câu chuyện thi bị tên mà anh em gọi là «Võ sư bụng bụ» đưa chí tiết ra vanh vách : nào là em tên là Annette, em lái Opel trắng, nhà em ở khu Dorémy.vv.hàn nghe phục quá. Võ tiên sinh bèn lên tiếng dạy dỗ : «Tôi trông cậu cũng không phải là hạng võ sĩ có thể đánh mồi tối một trận cho yên

hùng. Vậy lần sau cậu muốn tra cho đỡ cái mối thù dân tộc 1 cách thành thạo bên bờ hạnh phúc ở Balé thi cậu đề dành tiền đi rồi bùa nào sung sức cả tài lẩn lực, tôi sẽ đưa cậu đi vào chốn có tin nhiệm. Cậu sẽ ghi nhớ đời đời. Chứ cậu cứ đi mua hàng họ bán lẻ dọc đường vừa phí tiền vừa có nguy cơ bể bóng đèn da!

Hân thấy tên Võ sư bụng bụ có vẻ rộng tình đồng bào bèn hỏi nhỏ : Bộ mặc lam hay sao mà phải để dành tiền. Họ Võ đáp : có năm trăm đồng phạt lăng chấn không có «buộc bo» gì cả mà có rượu có thịt, có tắm bằng nước thơm, có tắm quất có hoa quả, có cảnh trời tươi đẹp... nghĩa là nó đáng đồng tiền bát gạo làm. Hân nghe cũng chót dạ : 500 quan là như 100 đòn nghĩa là bằng hai tháng lương của hàn ở nhà rồi. Hân tỏ ý tiếc tiền : trời ơi có một tí mà mất trăm đòn? Họ Võ bực mình vì tên cù lẩn đáp : « Ai bảo cậu là 1 tí ! Yên chí đi chừng nào hưng lèn ời qua, qua sẽ đưa em sang sông, em mà không vừa ý thi về qua bồi thường đủ 500 trăm quan. À mà cậu nên nhớ phải báo trước ít nhất 3 ngày nghe. Vì đây không phải là nơi ra vào theng thả lúc nào cũng đặng đâu. Cậu phải nói trước để tui xin giờ hẹn đàng hoàng. Tui lâu lâu xin gặp mới được nhận một lần đó nghe. Thấy có vẻ khó khăn hàn cũng bắt thêm và xuống giọng nài nỉ : Bùa nào đồng đòn bạn già dựng cho tôi 1 bùa nghe. Nhưng hàn vẫn thấy đắt, hàn hỏi thêm : nhưng nếu mình chỉ đi vừa phải thôi khỏi cần rượu, khỏi cần tắm với hoa quả làm gì cho tốn. Họ Võ bèn cảnh cáo : « nếu cậu em muốn hà tiện thi cứ ở nhà cho nó «phè». Loài mà tui giới thiệu là loài có tục lệ nó đầy đủ như vậy rồi. Bót 1 món thôi là nó hỏng hết

chương trình nghỉ sự ngay. Tui nói thiệt, tai biết cậu còn cói cút về đàng thè nèi nên mời tính giúp cậu hướng đời trong cái cảnh hai trái tim vàng trong lầu tình ái.

Cậu ráng đi 1 lần thôi về cậu sẽ đổi mà cưới vợ cho liền. Trời ơi đám thẩm ẩm cũng gấp trăm lần vợ tui nó chiều tui ở nhà chứ bộ dồn sơ sơ thời sao?

(CÒN NỮA)

ĐAU GAN! YẾU GAN

Nhức đầu mất ngủ, ăn không ngon, chán tiêu hóa, nỗi mè day, nỗi mẩn ở mắt, nóng trong mình, bón uất, ban ngứa, vàng da, dùng thuốc :

TRỊ BÌNH GAN Quảng an Hòa
(Số 1 dè nị gan và số 2 dè bô gan)
Coban ở các tiệm thuốc Bắc - K.N số 617
ngày 18-12

AI ĐÃ BỊ BÌNH ĐAU TIM

thương hay bị ; hôi hộp choáng váng xây xẩm mệt lâ, ngáy rêu, bị mệt bất thường, vè đêm thường mất ngủ giật mình sẩy hái, suy giảm thần kinh nếu dùng thuốc : **BỘ TIM** Quảng An Hòa để trợ tiếp an toàn (Có bán ở các tiệm thuốc Bắc) K.N số 616 ngày 18-12.

HO ! SIÊNG ! Các chứng SIÊNG kinh niên, ho cảm, ho đàm, khan, ho ran, tức ngực, ho nhiều ban đêm, ho lâu ngày, ho sặc hay dùng thuốc Ho : **QUẢNG AN TIỀN** (cô bán ở các tiệm thuốc Bắc).
D.T. : 90.722-K.N số 613 ngày 18-12-63

Làm cho da mặt được mịn màng.
Hết mụn có tàn nhang

Hãy dùng

MỸ DIỆN CAO

(Thuốc xức mụn QUẢNG AN HOA)
Mỹ phẩm cần thiết cho nữ giới cũng như nam giới, mặt hết mụn, vết nám nhăn, nhọt sần tàn nhang trên da mặt ra nắng không nám da, bảo vệ da mặt được trễ không già (Có cầu chung tại Tòa Thượng Mại cầm bắt chục và già mạo).

Tổng phát hành Nhà thuốc :
QUẢNG AN HÒA
169 Lê văn Duyệt Saigon —
K.N số : 1250 ngày 28-6-65

QUÁN THỊT RỪNG ĐÀO VIÊN

10, TRƯỜNG QUỐC DUNG—Phú Nhuận (gần đ. Cách Mạng, kế quán Tân Lân Điều)

- Đầy đủ các món thịt rừng — gà, heo, bò, nai, tôm, cua, lươn, éch, cá lóc.
- ĐẶC BIỆT : gà hấp, lươn un, các món thịt nướng.

► Nhận đặt tiệc cưới giá bình dân
► Có chỗ đậu xe rộng rãi an ninh

KINH MỜI

tinh doi



TRUYỆN DÀI
Nguyễn Thụy Long

13

Ri nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ xíu đeo ở cổ tay mình :

— Trời khá trưa rồi đó, hay là hai đứa mình đi Qui Nhơn chơi ?

Đang buồn, Lệ đồng ý liền .

— Đì, mình ra Qui Nhơn tiêu tiền cho sướng, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chẳng có mẹ gì mà tiêu hết.

Trời mưa mù trời, bọn lính Mỹ chùm áo poncho di lếu nghe ngoài đường, chúng đang đi vào khu giải trí, có lẽ chúng vừa mới được xả trại. Ri điện mini-jupe màu vàng choé, nàng khoác thêm bên ngoài một cái áo mưa màu huyết dụ loại đắt tiền, chính hiệu Mỹ quốc trong Ri chẳng khác gì một con lật đật bằng vải. Nàng nhìn trời mưa, nói với Lệ :

— Em phải tìm một thằng lợn nghệ nào bắt nó đánh xe đưa mình ra Qui Nhơn chơi, ngồi xe hàng chật chội quá không thích, à kia có một thằng đang lái xe.

Ri chạy ra nói tí tít với nó một tràng tiếng Mỹ. Thằng lính đèn gật đầu, Ri vẫy Lệ. Chiếc xe lùi đít đón Lệ, thằng đèn biếu diễn một đường lái bay bướm. Chiếc xe leo qua cầu rồi đỗ dốc, cái mồ của Lan Ngựa nằm bên sườn đồi, mưa bay mù trời.

VIII

Ri đứng ngắm nghĩa nàng trước tấm gương lớn, nàng có vẻ hai lòng trước cái jupe mới của mình,

nàng không có tí gì là Việt Nam hết, ai biết nàng là lai Việt, nàng là Mỹ, Mỹ đèn nội điều đó làm nàng khoái chí rồi. May cô tiếp dãi viên Hàng Không cũng không nghĩ nàng là lai Việt, khi còn ngồi trên máy bay với Bop, các cô đến mời nàng uống nước bằng tiếng Mỹ, nàng đỡ lấy ly nước cong môi uốn lưỡi nói bằng tiếng Mỹ câu :

— Thanh kiu ve ri mất !

Nói xong một câu nàng nhìn sang hàng ghế bên cạnh xem có ai để ý đến nàng không, nhưng người nào cũng ngủ khò. Bob định đưa nàng về Saigon bằng máy bay nhà binh Mỹ, nhưng nàng nhất định không bằng lòng, nàng sẽ chẳng hài lòng chút nào khi nàng ngồi trong một chiếc máy bay xung quanh toàn người Mỹ, nàng thấy chỉ có những con mắt Việt Nam nhìn nàng, nàng mới thấy khoái, nàng muốn nghe những lời bình phẩm về nàng. Từ lúc ngồi trên máy bay cho tới lúc về đến Saigon, nàng không nói một câu tiếng Việt nào, nàng nói toàn bằng tiếng Mỹ. Cả lúc lên khách sạn này cũng vậy, bọn bồi nghĩ nàng là giống Mỹ đèn chính hiệu, chúng nói lén nàng nhiều câu mà nàng cảm thấy thù vị.

Suốt buổi chiều đi phố sẩm đồ, bây giờ nàng đứng ngắm nghĩa những món đồ nàng mua được lấy làm hài lòng. Bob nằm ướn xác trên giường, han muôn ngủ, cái thằng chỉ ham ngủ.

Bỗng Ri nghe tiếng gỗ cửa nhẹ nhẹ, nàng ra mở cửa, một người bồi mang bình thủy nước vào phòng, một người khác đứng ngoài cửa, trông dáng điệu hắn có vẻ ma cô, hắn hỏi thằng bồi trong phòng :

— **Thằng đại úy Mỹ đèn thức hay ngủ ?**

— Ngủ, có chuyện gì vậy ?

— Chắc nó thích gái Việt ?

— Nó đi với vợ nó mà.

— Cũng cái con vợ đèn xi ấy hả ?

— Chờ còn ai nữa ?

— Tao dám chắc là nó tra của lạ, tao sẽ xui nó lên vợ sang phòng bên này « kiềm ăn lè », hay may nói với nó đi.

— Cái thằng ngu, có mặt vợ nó ở đây mà may nói khoi khoi vậy.

Gã ma cô cười khà khà :

— Chính may mới là đồ ngu, vợ nó đâu biết tiếng Việt.

— Ở hà, nhưng cũng phải coi chừng lầm mới được.

— Không có gì đáng ngại, tao sẽ nói với nó bằng tiếng Việt, thằng sĩ quan Mỹ nào trước khi qua Việt Nam cũng phải học một khóa tiếng Việt, tao sẽ nói bằng những câu thật dễ hiểu.

— Kệ may muốn làm sao thì làm.

Gã ma cô tiến vào phòng. Bob đã tỉnh ngủ, hắn ngồi trên giường cởi trần trùi trọi, gã ma cô nhìn Ri rồi tiến đến bên cạnh Bob, Ri già vờ như không để ý đến, nàng muốn biết nó làm gì, thằng bồi luôn miệng nhắc chừng :

— May phải coi chừng con vợ nó.

— Tao bảo may đừng có lo mà.

Gã tươi cười đến bên Bob, nói thật rõ ràng bằng tiếng Việt :

— Đại úy có thích gái Việt không ? đẹp lắm, tôi giới thiệu cho đại úy một cô, ngay ở tầng lầu dưới, đại úy nói đổi vợ rồi đi với tôi, mười lăm phút thôi. Bop nghe hiểu, hắn nhìn Ri đầy vẻ sợ hãi, hắn không làm sao cat nghĩa được cho gã ma cô hiểu rằng Ri là Việt, nói tiếng Việt không thua gì chúng nó. Ri đứng dậy, ra đóng cửa, hai gã kia không hiểu lý do gì, bỗng Ri lên tiếng : Đò ma cô, may qua mặt tao sao được, bà cô nội đây còn dạy được chúng may nói tiếng Việt nữa kia.

Gã bồi và gã ma cô choáng váng cuống lên, hai thằng nhìn nhau, cuối cùng quay sang Ri.

— **Thôi cho em xin, em tưởng bà là người Mỹ.**

Ri đứng chặn cửa :

— Không thè tha thứ được chúng may, tao sẽ kêu cảnh sát bắt chúng bay, cả thằng chủ khách sạn của chúng may nữa, tao sẽ tố cáo khách sạn này là một ổ mãi dâm trá hình, chúng may tới số rồi.

Gã bồi và gã ma cô ngán ra mặt, chúng hết sức nản nài :

— Xin bà đại úy tha cho, em đâu có dè bà là người Mỹ đèn lai Việt, chắc bà thông cảm nghề này.

Ri hỏi gắng lại :

— Tại sao lại có vấn đề thông cảm, bộ chúng bay cũng nghĩ rằng tao có chồng Mỹ là đồng nghiệp

với chúng bay đó phải không ? Vậy thi chúng may còn đáng chết hơn nữa, tao nhất định làm tối cùng, đối với bọn ma cô ma cao tao không bao giờ thương xót.

Ri khóa tách cửa, nàng ra máy điện thoại, nàng nói với tổng đài :

— Vâng, cô làm ơn kêu ngay một cảnh sát lên đây cho tôi, tôi cần một cảnh sát, đồng thời cô cũng cho kêu ông chủ khách sạn lên đây, vâng phòng số 123.

Ri đặt cộp máy điện thoại xuống bàn, lạnh lùng nhìn hai chàng ma cô :

— Tao không nghe chúng may phản trần, vô ích.

Ri quay sang nói với Bob một hồi, Bob gật đầu, hắn bắt hắn phải tố cáo khách sạn và hai thằng ma cô này, hắn gật đầu lia lịa. Hai thằng ma cô sụp xuống lạy :

— Em van bà đại úy, bà đại úy thương xót chúng em.

— Tao không thương xót chúng bay được, tao nói chuyện với cảnh sát, chính chồng tao sẽ đứng thura.

Cô tiếng gỗ cửa, Ri ra mở khóa, có lẽ lão là chủ khách sạn, lão tưởng Ri là người Mỹ, lão toan nói tiếng Mỹ, nhưng Ri đã chặn lại :

— Tôi không phải là người Mỹ đèn, tôi lai, tôi sẽ nói chuyện với ông và cảnh sát bằng tiếng Việt, thura ông, có phải ông là chủ khách sạn này không ?

— Vâng thura bà có chuyện gì ?

— Tôi tố cáo với cảnh sát rằng khách sạn của ông là ổ mãi dâm trá hình, chính ông nuôi gái và bồi bếp của ông đều là ma cô.

Lão chủ ngỡ ngàng :

— Trời, tại sao bà lại tố cáo vậy, khách sạn chúng tôi là khách sạn lớn, có tiếng lịch sự, làm gì có chuyện ấy.

Ri chỉ hai thằng ma cô :

— Ông không nuôi điểm vậy ông nuôi ma cô làm chi vậy ?

Lão chủ trợn mắt :

— Trời, bà bảo hai thằng này là ma cô, chúng nó là nhân viên của khách sạn.

— Tại sao chúng dám dụ dỗ chồng tôi chơi gái, nó tưởng tôi không biết tiếng Việt chúng khơi khơi nói trước mặt tôi.

Ri kẽ lại đầu đuôi câu chuyện, nàng không quên hâm dọa :

— Nói cho ông biết tôi sẽ làm vụ này đến cùng và do chính chồng tôi đứng lên tố cáo với nhà chức trách Việt, đồng thời cũng thura cả bèn phía Mỹ.

Gã chủ khách sạn thấy tình hình không được ổn, lão chỉ mặt hai ma cô :

— Tao đuổi chúng bay, không để chúng bay làm mất danh dự khách sạn tao, ai cho phép chúng bay làm vậy, trời ơi là trời chúng bay giết tao.

Hai gã ma cô đứng nín khe, lão chủ quay sang Ri :

— Tôi xin bà đại úy, cái vụ này là do người làm chúng tôi làm bậy, thiệt tình khách sạn chúng tôi vẫn nổi tiếng là một khách sạn lịch sự, chúng tôi không bao giờ dung dưỡng những phần tử làm bậy, chúng tôi sẽ khiêm trách chúng, vâng, chúng tôi xin lỗi bà đại úy, xin lỗi cả ông nhà nura, mong mỗi bà thứ lỗi cho.

Ri lạnh lùng nhìn ông chủ khách sạn :

— Tôi biết hết, biết hết cách thức làm ăn của các người, tôi nhờ ông kêu cảnh sát ông kêu chưa ?

Bob cũng ra nói chuyện với người chủ khách sạn, hắn có vẻ ngán, hắn hết lời bào chữa rồi năn nỉ, lão xuống nước với Ri :

— Tôi thành thật xin lỗi bà đại úy và ông đại úy, chúng tôi biết lỗi, chúng tôi xin nhận lỗi hoàn toàn, nếu việc gì cũng phải đưa đến cõi bót thì còn tinh nghĩa gì nữa.

— Nhưng tôi ưng vậy có được không ?

Lão chủ khách sạn vẫn nhũn nhặn :

— Dĩ nhiên khi bà đại úy đã muốn vậy thì chúng tôi đâu dám cản, nhưng trước khi bà đại úy không thương chúng tôi, chúng tôi cũng phải hết lòng xin bà đại úy thứ lỗi cho. May ra bà đại úy có thương cho phần nào chúng tôi được phần ấy.

Ri được vuốt ve tự ái nàng người giận, nàng không ngờ có ngày nang được quyền chui vào mặt kẻ nào nàng ghét, nàng căm thù, nàng nghĩ bụng bây giờ nàng sang, nàng bảnh, gã chủ khách sạn này phải quy lụy nàng, nói vì thử nang đói rách như ngày xưa, nàng bước chân vào khách sạn này xin một việc lau cầu thang gác chua chắc một thằng bồi hàng bết đã chịu tiếp nàng. Nàng thấy mình được hả giận phản nào, ít ra đời nang cũng có những lúc như thế. Nàng lên mặt :

— Thấy ông nói thì tôi cũng thương tinh, nhưng tôi giàn quá đi, bồi bếp gì của ông mà mắt dày quá.

— Dạ xin bà đại úy, tôi bắt chúng nó phải xin lỗi bà đại úy.

Lão ngó hai tèn ma cô :

— Tiễn sự chúng bay, chúng bay còn đứng thôn mặt ra đó hả, không xin lỗi bà đại úy đi, tao sẽ trị chúng bay, ở đây tao mượn nhân viên làm việc chứ không mượn ma cô ma cạo như chúng bay.

Hai gã ma cô xin lỗi lia lịa. Lão chủ khách sạn còn nói lấy lòng Ri :

— Thưa bà đại úy chúng nó là kẻ ăn người làm mòng bà đại úy cũng rộng xét cho mà tha thứ cho chúng.

Ri nhìn chúng khinh rẻ :

— Thôi tha cho túi bay, hồn láo quen.

Nàng xua cả mấy người ra khỏi phòng, nàng đóng cửa cái rầm, nàng quay trở vào thả rơi người xuống giường cười ầm ĩ. Bob không hiểu tại sao nàng lại cười kinh khủng vậy, hìn nghệ mắt nhìn nàng, rồi hìn cũng cát tiếng cười. Ri cười đến chảy cả nước mắt, chia lần nào nàng được cười sảng khoái như vậy, nàng nghĩ khi nào trở lại An Túc nàng sẽ kể lại chuyệ này cho Lê nghe chắc là Lê cũng cười dữ lắm. Ri nín cười, nàng ngồi nhôm dậy nhìn vào mặt Bob, nàng lại cười rũ rượi, Bob vội nàng ra giường, hìn rúc vào cổ nàng, Ri cười thầm : sự bố may lại tới cơn rồi. Hìn mạnh như một con béo. Ri nín cười nàng hả hốc miệng, hai tay nàng vòng lên tấm lưng rộng của Bob. Nàng nghe tiếng máy điều hòa không khí chạy rì rì. Khuôn mặt đèn bóng của Bob chập chờn trên mặt nàng. Tấm vai rộng của hắn che khuất khoảng trán trong trước mặt nàng, nụ hôn thở bạo của Bob làm nàng muốn nghẹt thở.

Bob ngồi dậy, hắn hòn lên mắt Ri trước khi bỏ vào buồng tắm, cái dáng hắn cao lèn khênh đèn bóng như đồng kha kha sau cánh cửa, nàng nghe tiếng hánh hái từ trong đó vọng ra cùng với tiếng nước chảy ào ào. Ri nắm xoay người lại nàng kéo cái gối ôm vào lòng, nàng muốn khép mắt lại, nàng muốn ngủ một giấc, nàng suy nghĩ vẫn vờ, nàng bỗng nghĩ đến tương lai nàng, canh nhà bên Mỹ, chiếc xe hơi Huê Kỳ, và một đứa con, tại sao nàng lại không nghĩ đến một đứa con của nàng và của Bob, một đứa con đen, đen như bố nó. Nàng tưởng tượng vẫn vờ, tưởng tượng đủ chuyện cho tương lai mình, thằng bé chắc chắn là sẽ khỏe mạnh cứng cáp, nó sẽ cao như bố, rồi cũng làm đại úy như bố, ngày đó Ri đã già, Bob đã là một ông tướng, hai vợ chồng sẽ ở trong một lầu dài nguy nga, chung quanh nhà có lín gác. Ồi chao đời nàng lại có lúc sung sướng đến thế sao ? Nàng sẽ cố quên đi con Ri nghèo khổ, cố quên đi những ngày tủi cực và Việt Nam khốn khổ này. Ri lại chợt nghĩ đến mẹ mình người mẹ Việt Nam mà nàng chỉ nhớ lờ mờ, nàng nhớ rằng bà đã chết một cách hết sức tức trời ở quê hương bà. Nàng nhớ quê hương của mẹ nàng ở đâu hình như là một vùng hẻo lánh lâm, nàng nhớ cái lăng đó bên cạnh một con sông, những chiếc thuyền đánh cá hiền lành. Nàng làm sao nhớ được nơi đó ở đâu, chỉ có ông chủ bà chủ cũ của nàng nhớ mà thôi, nàng sẽ đến nơi đó, nhất định bà Tư còn nhớ, nàng cần phải về thăm mộ mẹ nàng, nấm mồ đó không biết có còn không, hay đã bị san bằng. Nghĩ đến mẹ, Ri cảm thương người đàn bà xấu số ấy ghê gớm, nếu bây giờ bà còn, bà sẽ sung sướng vò cùng, bà sẽ không còn có mặc cảm bị tây đèn rạch mặt hàn hiếp nura. Bà sẽ hành diện khoe với mọi người con gái bà lấy chồng đại úy Mỹ.

Bob đã tắm xong, hắn trở ra ngồi bên cạnh Ri, bàn tay lỏng lá của hắn vuốt ve trên tóc nàng, hắn cuộn xuống hòn nàng :

— Tôi nay tao đưa may đi chơi.

Ri trả lời (dinh là tiếng Mỹ) :

— Tao không thích đi chơi.

— Tại sao ?

— Tao không thích.

— May mắn tao ?

— Không !

— Có phải chuyện lúc nay không ?

— Không ?

— Vậy tại sao ?

— Tao đang nghĩ đến một đứa con.

Đôi mắt Bob chợt sáng lên :

— May có thai ?

— Không biết, nhưng chắc không có, tao muốn có thai, có con với may.

— Được sẽ có, tao thương may nhiều.

Ri hỏi tiếp :

— May có buồn gì nữa không ?

— Không.

— Vậy thi đi chơi.

— Không.

— Tại sao ?

— Tao nghĩ đến mẹ tao.

— Mẹ may đâu ?

— Chết rồi.

— Chết đâu ?

— Không nhớ, nhưng sẽ hỏi người ta.

— Có người biết ?

Ri gật đầu, nàng tiếp :

— Nhưng xa lám, may đưa tao tới được không ?

— Được, có máy bay, tao sẽ xin máy bay trực thăng của Mỹ đưa may về thăm mộ may.

— Thiệt héng.

— Tao thè, mẹ may là mẹ tao, tao cũng chết mẹ rồi.

Ri mừng rỡ, nàng nhảy lên ôm lấy cổ Bob, nàng hòn hòn chún chụt :

— Tao thương may, thương may nhiều.

Bob gõ tay Ri :

— May hỏi kỹ tinh láng, tao sẽ xin máy bay, có gần Sài Gòn không ?

— Gần.

Bob nhún vai :

— Vậy chỉ năm phút sau tao sẽ đưa may đến nơi.

Ri mừng rỡ, nàng không ngờ trước vọng một đời nàng Bob lại có thể giải quyết một cách dễ dàng và giản dị như vậy, nàng biết tháng này không bao giờ nói đổi nàng điều gì, hắn không hứa thi thoái, một khi hắn đã hứa sẽ tận tình. Ri lại tưởng tượng tới lúc nàng về quê, khi những người dân làng biết nàng là con của của mẹ nàng, có thể vì sự sang trọng quyền quý của nàng họ sẽ thương

mẹ nàng hơn, cho dù bây giờ bà đã nằm yên dưới mồ nếu quả thật có linh hồn thì bà cũng được ngâm cười nơi chín suối.

Bop hỏi Ri :

— Tao lo cho may như vậy được chưa ?

— Được, cảm ơn may.

— Bây giờ may đi chơi với tao ?

Ri tung người nhảy xuống khỏi giường, nàng ca hát om sòm, chạy vò buồng tắm, nước mát lạnh từ trên hoa sen tỏa xuống làm Ri thấy trong người khỏe khoắn lạ lùng. Ri xí xà xí xò ca một bản tiếng Việt, Nàng vỗ vào hai bên mông đùa xò của nàng bét bét đánh nhịp, nàng lắc lư, đùa người, hai cái vú như hai trái dừa của nàng lắc lư theo.

Ri tắm xong nàng không khóa nước, nàng nồng nồng dì ra ngoài phòng, nàng ngồi trước bàn phấn trang điểm, nàng thoa lớp son đỏ loét lên cặp môi dày của mình, nàng cõi vê cặp môi của nàng thành hình trái tim, nàng xịt nước bông thơm mù trời, Bob nhảy mũi mấy lần. Ri giơ nách bên này lên xịt một cái, nách bên kia một cái, nàng lấy làm hài lòng.

Bob đã bận xong quần áo, hắn đứng chờ nàng, Ri bận cái jupe mới, nàng quay qua quay lại trước gương ngắm nghia. Bob khen nàng đẹp. Bob nghe trong buồng tắm có tiếng nước chảy, hắn tư động vào tắt nước.

Ri đã trang điểm xong, nàng ngắm nghia lại lần chót đi xuống lầu với Bob.

Trời Saigon về chiều mát dịu, may thẳng con nít ngồi chầu chực dưới Restaurant chạy theo Ri và Bob chia tay, gật gật :

— Ô kê Salem.

Ri cau mặt :

— Nô... ô... ô...

Bọn con nít nhẹ răng cười, Ri mở bôp lấy nấm tiền lẻ quay lại ném xuống đất, bọn con nít tranh cướp nhau. Ri cặp tay Bob đứng trên lề đường, giơ tay vẫy :

— Thêch... xi...

Chiếc xe taxi tà tà đậu lại bên đường. Gã tài xế tắc xi nhảy xuống mở cửa xe. Ri chui vào xe trước, Bob vào sau, cửa xe đóng cái rầm. Ri chồm người lên la một câu vào tai người tài xế :

— G... â... â... u... u...

Chiếc xe chồm lên, phóng vút đi. Ri nhìn cảnh tấp nập ngoài đường phố buổi chiều thấy thích thú.

(CÒN NỮA)

THUỐC MỚI mido VIÊN BỌC ĐƯỜNG
Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
NHÚC ĐÂU, NHÚC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐÂU LÚC CÓ KINH

PUB TÂN TRÍ

Cho đến hiện giờ, chưa đe vẫn là nỗi lo âu duy nhất làm cho trai gái còn e dè không dám giao hợp trước khi thành vợ thành chồng

Thật ra, mỗi sợ bị chưa đe lúc này đã giảm đi (nhưng không phải là mất hẳn). Chưa đe không phải là lý do hiệu nghiệm để ngăn cản trai gái giao thê trước khi thành vợ thành chồng, mà lý do được xem là quan trọng chính là sự bị xã hội xỉ vả, chê cười. Trai gái ngày nay (những hạng có học và biết nhiều), có thừa mọi cách để ngăn cản khỏi bị thụ thai. Có một số các cô gái ngày nay, mang thai không phải vì ngu dốt hay vì thèm khát quá mà bị hoa, nhưng chính vì các cô muốn có một lý do. Lý do đe các cô muốn như vậy, có nhiều lắm, chẳng hạn như : thỏa mãn xúc động tâm tình, đe phản đối cha mẹ vì ép buộc cô phải lấy một người mà cô không thích... Các nhà chuyên môn đã đặt ra câu hỏi : không biết có phải là vấn đề kiềm soát sinh đẻ, đã sinh ra vì trai gái giao thê với nhau càng ngày càng nhiều trước khi chúng thành vợ chồng hay không. Giáo sư Lester Kirkendall của trường Đại Học Oregon thì giữ thái độ nghi ngờ, bởi ông nhận thấy trai gái có vẻ không mấy quan tâm đến hậu quả của các cuộc giao hoan như vậy.

Bác sĩ Alan F. Guttmacher ở Nữu Uớc thì lại nghĩ trái lại với Giáo sư Kirkendall, ông cho rằng kiềm soát sinh đẻ làm cho các truyện trai gái giao hoan với nhau tăng lên kinh khủng, nhưng có điều đáng chú ý là các vụ chưa đe bất đắc dĩ lại giảm xuống dần.

Trong các năm 1966-1967, một vấn đề đã làm sôi nổi trong giới y tế đại học có trách nhiệm về sức khoẻ của nam nữ sinh viên, là vấn đề : nên hay không nên phát thuốc ngừa thai cho những sinh viên nào yêu cầu được uống?

Một số các y sĩ quan niệm rằng ; nếu phát thuốc như vậy, có khác gì trường Đại Học chấp nhận và che chở cho nam nữ tha

những kết quả của một cuộc điều tra quốc tế về tình dục và thanh niên



Trích dịch cuốn
TÌNH DỤC
HOANG LOẠN
(THE SEXUAL)
của VANCE PACKARD

(tiếp theo ĐỜI số 12)

hồ ăn nằm với nhau, trong khi ấy lại có các vị khác quan niệm là : Việc dùng thuốc ngừa thai, sinh ra lầm quan điểm trái ngược nhau về luân lý, về thực tế xã hội, về tình trạng bang giao giữa nam nữ, và giá trị của người con gái... Có một số sinh viên nói rằng : dùng thuốc ngừa thai vừa dễ dàng, vừa có hiệu quả tức thì, khiến cho các cô gái sinh ra thái độ buông trôi, « chẳng cần chống đỡ giữ gìn gì nữa ». Nếu như cô gái từ chối không đe cho người tình của mình hưởng ân huệ cuối cùng ấy, thì tất chàng trai sẽ phải hỏi : « Tại sao vậy ? » Nếu như cô gái trả lời rằng : « Bây giờ hai chúng mình mới chỉ là người yêu của nhau thôi, chứ chưa phải là vợ

Về phần các sinh viên của trường đại học Harvard thì lại nhận được quảng cáo của một cơ sở ở Floride khuyến khích nên mua thật nhiều thuốc ngừa thai mà đe dành dùng dần !

là chồng, đừng nên giao hoan với », thì câu trả lời này hiện giờ xem ra « cồ hủ » quá ! « Còn nếu như cô gái bảo rằng sợ bị mang thai, thì chàng trai thế nào cũng bảo ; « Đừng sợ, dùng thuốc ngừa thai là yên ! » Thế là cô gái dành (hoặc sung sướng) đi vào cuộc hợp hoan.

Cô khác thì táo tợn nói rằng : « Ngủ với ai, với nhiều người, có hay không uống thuốc ngừa thai, thì cô gái cũng vậy chứ mất mát gì. Uống thuốc ngừa thai, được cái lợi là nam nữ sinh viên yên lòng theo đuổi việc học; đợi đến khi ra trường rồi đe con cũng chẳng sao.

Theo các kết quả thăm dò được, thì đa số các nữ sinh viên đều dùng thuốc ngừa thai, nhưng thường các cô biện luận rằng : dùng thuốc ngừa thai đe điều chỉnh lại sự đều hòa của kinh nguyệt, hoặc đe chữa các bệnh của da. Nhưng kỳ thật, các cô vien lẽ như vậy đe che đậy một hành động khác : tìm khoái lạc giao thê.

Tại một trường Đại học tiêu bang Penn, người ta nghe được câu chuyện dưới đây giữa hai nam nữ sinh viên :

Nàng : Con Mary nó muốn vay cái đơn thuốc của tôi, vì nó sắp ở với thằng bồ của nó trong một tuần lễ.

Chàng : Thế cô tính sao ?

Nàng : Tôi làm sao cho nó mấy viên thuốc ấy được, tôi làm gì có.

Chàng : Thế hơn một tháng cô mới dùng cái đơn thuốc ấy một lần không được à ?

Nàng : Ở đây tôi không kiểm thuốc được, vì hàng tháng mẹ tôi

gởi đến cho tôi đe tôi chữa bệnh da đầy chử.

Cha mẹ nghĩ nhà trường trông nom hộ con cái mình, nhưng nhà trường lại càng ngày càng lơ là trong trách nhiệm

Các bậc cha mẹ bao giờ cũng tin tưởng là được các chức quyền ở trường Đại Học thay cho họ mà trông nom về hạnh kiêm của con cái họ. Bởi vậy, các trường Đại Học bao giờ cũng có những nội quy buộc các sinh viên phải theo, đe bảo đảm cho thanh danh của các gia đình danh giá có cha chú làm lớn trong chánh phủ. Các sinh viên, chẳng hạn : không được đưa người khác phái vào phòng ngủ của Trường. Nhà Trường có vô số trách nhiệm, không làm sao mà kiềm soát cho được đám sinh viên càng ngày càng đông, càng ngày càng có nhiều xe hơi.



Các sinh viên càng ngày càng sống nhiều hơn ở bên ngoài phạm vi của nhà Trường, thoát khỏi được mọi sự kiềm soát. Có hàng trăm nam nữ sinh viên công khai thuê phòng chung sống với nhau ở ngoài tỉnh, ngay trước mắt mọi người, chẳng cần phải giấu diếm che đậy gì hết. Rồi đến các khách sạn, các nhà xăm cho thuê phòng tính giờ, tính ngày. Các khách sạn xếp đặt cho sự trai gái lên phòng được thật mau lẹ, kín đáo, giúp vào việc nam nữ sinh viên lang thang nhiều

lắm. Một giáo sư ở Arizona than phiền rằng : ông thấy một ông chủ khách sạn quảng cáo là có những hạng giường rộng đủ hai nằm, nhưng chỉ lấy tiền bằng hạng giường một người nằm thôi, như thế là khách sạn này khuyến khích vào thuê phòng ở đấy, vì rẻ !

Kỷ luật nhà Trường khó thi hành được vì nhiều lý do, quyền uy của Trường càng ngày càng sa sút. Ngay đến vấn đề giấc cho các nữ sinh viên buổi chiều phải về ngủ tại trường cũng không được thống nhất, và còn gây lầm truyền tranh luận. Tại các Trường Đại Học có nội trú cho cả nam nữ sinh viên, thì thường các nam sinh viên không bị gò bó nào về giờ giấc, phải về trường, điều này khiến cho các nữ sinh viên ganh tị. Nhưng bao giờ thì các cô cũng bị canh chừng coi giữ, chứ ai lại đe coi giữ đám con gái làm gì !

Một vấn đề tế nhị khác nữa : i sinh viên (nam, hay nữ) có thể tiếp bạn khác phái của mình trong phòng riêng của mình, mà phòng lại có một chiếc giường, được không ? Trong lúc Mạc Tư Khoa bãi bỏ phép cho trai gái ngủ chung tại các phòng ngủ của Trường, thì trong nhiều trường của Mỹ lại cho phép nam nữ sinh viên ngủ chung phòng. Trong số các Trường Đại Học ở Đông bộ Hoa Kỳ, thì Trường Columbia cho phép các sinh viên được tiếp đón bạn gái của mình từ chiều thứ Bảy đến tận 1 giờ đêm ngày Chủ Nhật. Trường Harvard, phép cho còn kéo dài đến tận 7 giờ chiều hôm sau trong những ngày thường, còn ngày thứ Bảy thì được đến tận nửa đêm.

Trường Wesley rộng rãi hơn nữa trong các ngày thứ Sáu và thứ

VIEN UỐN TÓC ANNA - BANG KOK UỐN TÓC và TRANG ĐIỂM ĐẠ HỘI, CÔ DÂU

do cô Thúy Lan tốt nghiệp tại ngoại quốc cùng nhóm thợ danh tiếng đảm nhiệm

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

482, Phan Đình Phùng — SAIGON

Bây được đến 2 giờ sáng, các ngày khác thì đến nửa đêm. Rộng rãi đến như vậy mà cũng còn chưa đủ thỏa, cho nên có một buổi chiều thứ Bảy nào đấy trong năm 1967, theo quy luật của nhà Trường thì tất cả các cô bạn gái của các nam sinh viên phải ra về từ lúc 2 giờ khuya, đến hồi 3 giờ bỗng có cậu nào tình ngôich kéo chuông báo động có hoa hoan. Nhờ con lợn xon có một số các cô sinh viên đã vội vã bỏ khu của mình để chạy sang phòng dành cho các nam sinh viên, thừa cơ hội chung giường với người tình của mình. Đây là câu truyện có thật do một sinh viên kể lại, anh ta còn nói: nếu phải ngày cuối tuần đám nữ sinh viên còn chạy sang chỗ chúng tôi nhiều hơn nữa! Nhà Trường ra đủ thứ quy luật, đám sinh viên tìm đủ cách để chống lại. Trường buộc là mỗi khi tiếp bạn khác phái trong phòng ban đêm, thì đèn phải luôn luôn bật sáng cấm không được tắt tối, thi các sinh viên lây sơn đèn quét kín bóng đèn. Nếu quy luật đòi rằng cửa phòng phải mở rộng bằng chiều rộng của một cuốn sách để bên ngoài có thể trông rõ mọi nơi trong phòng, thi các sinh viên lấy giấy mỏng dán vào khoảng cửa bị mở. Ở Trường Oberlin, quy luật đòi hỏi cửa phòng phải mở bằng chiều rộng của một chiếc giò, thi các cô sinh viên qui quái bèn

đè bếp chiếc giò cho mỏng đi, rồi kẹp vào giữa 2 cánh cửa, thế là xong, vẫn có chiều rộng của chiếc giò! Quy luật buộc rằng nam nữ sinh viên ở trong phòng với nhau cầm cả hai không được nhắc chán lèn khỏi sàn nhà (vì sợ họ lên giường làm bậy!), thi nam nữ sinh viên thích thú ngả nhau xuống sàn nhà mà làm tình với nhau, quả nhiên chân họ vẫn ở trên sàn nhà mà!

Tác giả có gởi hai câu hỏi đặc biệt đến các sinh viên ở vùng Đông bộ Hoa Kỳ, các sinh viên thuộc hai Trường Đại Học, đề hỏi xem họ đã làm gì với các cô bạn gái tại phòng riêng của họ. Nhiều sinh viên đã không trả lời. Những sinh viên trả lời, thi lại giấu tên và câu trả lời gửi đến tác giả trong mật phong bì thư đán thật kỹ. Tác giả gởi đến cho một trăm sinh viên tuổi tương đối lớn hơn các sinh viên cùng trường, thi được 80% trả lời. Câu hỏi thứ nhất về các quy luật hiện giờ của trường, người sinh viên thấy thế nào: họ thỏa mãn, nếu có người đòi cải cách thì sự cải cách ấy sẽ tự do ghê lắm. Câu hỏi thứ hai: yêu cầu sinh viên cho biết trong lần tiếp bạn gái sau chót trong phòng riêng của mình, bạn đã làm những gì. Tác giả đề nghị mười câu trả lời cho tùy trường hợp. Và họ trả lời: « Vì có mặt

hai người bạn nữa, nên chúng tôi nói chuyện với nhau, và nghe nhạc. » Hoặc: « Chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện với nhau ». Một Trường Đại Học được mười bốn phần trăm, một trường được hai mươi sáu phần trăm trả lời rằng: họ đã giao hoan với cô bạn gái ngay trong phòng của họ.

Trong câu hỏi chót, tác giả hỏi: « Trong tất cả các lần tiếp bạn gái trong phòng của bạn, thi hành động nào của bạn được bạn coi là táo bạo nhất với các cô bạn gái ấy? »



Trong hai Trường được hỏi, thì một Trường được 300%, một Trường được 150% trả lời: các sinh viên nói là không bao giờ đi quá giới hạn của những cái hồn, những sự vuốt ve mơn trớn vùng cổ của cô gái. 400% và 250% các sinh viên khác trả lời: Họ không bao giờ vuốt ve sờ mó xuống phần dưới thân hè của các cô bạn. Tỷ lệ các cậu làm tình với cô bạn ngay trong phòng của hai Trường lên đến 26% và 49%.

Trong một bản phỏng vấn đại cương gởi đến 21 trường đại học, với câu hỏi « Bạn (nam hay nữ) có thường hay cùng với một bạn khác phái vào một khách sạn cho thuê phòng ở gần Trường Đại Học của bạn học không? » đã được gần phân nửa mỗi phái trả lời là « Có ». Các cô các cậu tìm kinh nghiệm tình ái trong các khách sạn như vậy, chỉ có một phần ba là ở những nơi khác. Một cô khác nói trắng ra: « Ai cần có khách sạn, phòng ngủ để làm tình thì cứ nói thẳng ra! »

(CÒN NỮA)

TRƯỜNG - XUÂN - THẢO

Quí Bà, Quí Cô đừng lo nữa! Vì đã có: **phụ nữ TRƯỜNG XUÂN THẢO**

là một dược phẩm mới nhất chế toàn các vị thuốc quý, dài hổ Nhung cho quí Bà, quí Cô đê Điều Kinh, Bồ Huyé, chuyên trị Mát Xáu, Bạch Đái, Kinh Kỳ Không Đứng, Đầu Chẳng Dạ Dưới, Đầu Lung, Chóng Mát, Án Ngứ Không Được, Nước Da Vàng Mết, Hiếm, Muộn. Ai mắc bệnh trên nên tìm ngay: **phụ nữ TRƯỜNG XUÂN THẢO** (nhan hiệu Cá Bay) của nhà thuốc Sùng Nguyên, 157 Hương Lộ 14 Cầu Tre, Đồng được sĩ Trần Nguyên. Cố bán tại các nhà thuốc Việt-Hoa, K.N. 71.M/BYT/2-8-69

Thoa CRÈME THORAKAO đi nắng không đen nám, khỏi dồi phấn

đem câu sáu chúng đi!

(Tiếp theo trang 37)

Nhưng ở Việt Nam, ở thành phố Saigon mấy cô cậu nhóc con không ngọt miêng xưng mình là Hippy mà hỏi Hippy là gì thì không nhóc nào trả lời được.

Chúng chỉ biết a dua, bát chước, a dua lập dị, a dua ăn chơi, a dua làm thú, a dua chối bỏ địa vị con người của chúng.

Những bậc làm cha mẹ, phụ huynh chúng ta hôm nay thực không gì đau khổ, chua xót, xấu hổ, khi trong nhà mình, vò phúc có phải một đứa con, đứa cháu, đứa em như vậy. Cái xã hội bên ngoài, cái sinh hoạt bừa bãi cộng thêm những sách vở, phim ảnh phi lý đã lôi cuốn chúng vào cái thế giới quái gở đó.

Trong lúc dân tộc ta, gia đình chúng ta đang đau khổ về chiến tranh, về đời sống chất vật hàng ngày vì thuế kiêm ức, những hình ảnh quân đội hy sinh ở chiến trường, những Huế đau thương v.v...mỗi người đều có trách nhiệm, trách nhiệm đối với mình, đối với gia đình xã hội và đối với Tổ quốc thì lũ vô trách nhiệm, phi nhân phi thú này làm xấu xa thêm, thối tha thèm thành phố của chúng ta.

Những kẻ có trách nhiệm nghĩ sao?

Ở nông thôn không có hiện tượng quái gở này. Chỉ có ở thành phố. Bởi ở nông thôn không là một xã hội mất dạy. Ông bà ta từ xưa, nếu có một đứa con nào hư hỏng thì nghiêm khắc răn dạy, miệng không ngọt:

— Cãi lời tao là tao đem móc mồi câu sáu. Nuôi mày uống lầm!

Vậy thi, tại sao cái lũ Hippy này, ta không đem câu sáu chúng đi cho đỡ ngừa mắt? Hay đem chúng ra chiến trường làm lao công để chúng hiểu thế nào là đất nước đau khổ chúng ta hôm nay.

P.A.

bày tỏ sự đời

(Tiếp theo trang 29)

Chủ quyền quốc gia, sau vụ bắt hàng PX này mà càng thêm rách nát. Thằng dân Giao Chỉ rất đồng ý là những cái gì của Mèo mà nhập cảng lậu, thì trả về cho Mèo. Nhưng muốn tỏ ra là nước chúng ta cũng có tí ti chủ quyền, hãy đòi các em me Mèo, những đứa con gái lấy Mèo, trả về cho Giao Chỉ, vì các em là sản phẩm Giao Chỉ. Các em mang lá đà đi bán thì phải đóng thuế. Nếu không đóng thuế, đồ của các em sẽ là đồ... lậu.

Nhưng nói chơi cho vui, chứ nếu ta mà đòi được chủ quyền, thi ngày hôm nay, chúng ta đã chẳng phải ăn gạo Mỹ.

Kỹ Nghệ Thức Uống Việt-Nam MERRY REALM

Sản xuất các loại nước giải khát đựng trong chai nhựa dẻo (Plastique)



- **Nước cam**
- **Nước thơm**
- **Sữa trái cây**
- **Yaourt**
- **Kem**

Văn phòng : 116 Gia Phú Chợ Lớn
Điện thoại : 36.756

Trung tâm bán lẻ :
43 Tổng Đốc Phương Chợ Lớn
(NHÀ MÁY 100/26 BÌNH THỜI QUẬN 11)
Đ.T. 50.423

ciné tivi - ciné tivi

(Tiếp theo trang 35)

này tới mỹ nhân khác đã tìm đến bác sĩ một cách khá nghi. Diễn viên Susan Oliver, Celeste Holm và James Mac Arthur.

Phim dài « TENDER IS THE NIGHT » — 23g20 :

Cuộc tình duyên đầm ấm, èm đềm giữa một nhà tâm bệnh học (Jason Robards Jr) và bà vợ của ông. (Jennifer-Jones) mà cũng là bệnh nhân cũ của ông. Sự kiện này được đặt thành vấn đề. Liệu ông có thể vừa là thầy thuốc điều trị, lại vừa là đức lang quân của bệnh nhân không ? Cuốn phim dựa trên cuốn truyện của F. Scott Fitzgerald, mô tả nhiều

BONANZA 21 giờ :
« The Real People Of Muddy Creek » (Thỏ dàn Muddy Creek). — Vì sự đe dọa của một bọn cướp

đen như mõm chó

(Tiếp theo trang 31)

— Xin cô Bạc Hà đi vào vấn đề.

— Xin lỗi, tôi nói tiếp. Thấy anh chàng Adam có độc. Thượng đế mới lấy chiếc sương sườn thứ năm hay thứ sáu gì đó, của chàng Adam để tạo thành người đàn bà, sống với Adam cho có bạn. Nàng tên là Eve. Như vậy nàng Eve là chiếc sương sườn của chàng Adam.

Rồi thi tự nhiên có một nhân vật thứ ba xuất hiện là con rắn, mà sách không có chép tạo ra bằng cách nào. Không hiểu rằng cat bót một khúc của chàng Adam để tạo ra con rắn, hay chặt đi một đầu rắn để tạo thành cái khúc đó của chàng Adam. Tuổi trẻ hoài nghi ở chỗ đó.

— Xin anh Ma Tịt cho biết ý kiến.

— Tôi đồng ý với cô Bạc Hà là tuổi trẻ rất hoài nghi. Nhiều khi chúng nghĩ ngờ cả bố mẹ chúng. Thuở nhỏ, khi được sai đi mua sữa con chim, ông bố chúng nó đã giảng nghĩa rằng sữa con chim có nghĩa là sữa hiệu con chim, chứ con chim không khi nào có sữa. Khi lớn lên chúng giao thiệp với các

tình tiết ly kỳ về cuộc sống trong «kỷ nguyên cảm đoán» hồi đầu thế kỷ 20. — Các diễn viên còn có Joan Fontaine, Jill St. John, Tom Ewell, Paul Lucas và Casare Donava.

Chúa Nhật 14-12-1969

ED SULLIVAN SHOW — 20 giờ :
Joel Grey ngôi sao kịch trường

Broadway, các ca sĩ Richie Havens và Vicki Carr, giàn nhạc Baja Marimba, kịch sĩ Scoey Mitchell, đoàn vũ Brascia và Tybee, cùng các giọng kim thuộc hí viện Beverly Hills dẫn đầu. Bài ca tuyển chọn có «When I'm 64», «With Pen In Hand» và «After Today».

BONANZA 21 giờ :

« The Real People Of Muddy Creek » (Thỏ dàn Muddy Creek). — Vì sự đe dọa của một bọn cướp

có súng ống đầy đủ, đám thờ dân Muddy Creek sợ hãi, phải rời xa auh chàng BEN CARTWRIGHT hào hiệp. Trong khi ấy BEN đang tìm cách giam kẻ đã giết viên Cảnh sát trưởng để bình vực dân da đỏ. Jean Hale, Clifton James và Ann Doran xuất hiện ngoài các diễn viên quen thuộc.

INRONSIDE — 22 giờ :

«Sargeant Mike» «Trung sĩ Mike» Một chú khuyển cảnh sát có mặt tại nơi xảy ra vụ ám sát một cô gái già độc thân nhưng còn duyên dáng. Là chứng nhân duy nhất trong lúc xảy ra án mạng chú khuyển đã đem lại cho đoàn Ironside một chứng tích kỳ lạ, nhờ đó tìm ra được kẻ thủ phạm. John Dehner và Bill Bixby trong phim.

Phim dài «FLIGHT OF THE LOST BALLOON» — 23g40 :

(Chuyến bay biệt tích. — Dưới triều Nữ hoàng Victoria, một nhà phiêu lưu thám hiểm đã ra đi để tìm kiếm một kho tàng châu báu mà người ta cho là được tàng trữ ở ngưởn gốc sông Nil. Ông bị một bộ lạc quái ác bắt giữ. Đã vậy tên tù trưởng bộ lạc này, vì muốn phỏng tay trên kho tàng nô, đã tim cách thuyết phục «vì hòn thè» của nhà thám hiểm, và vị bác sĩ trẻ tuổi trong đoàn cũng lén lút thực hiện chuyến bay sinh tử bằng kinh khí cầu với hy vọng tìm ra kho vàng. Diễn viên gồm : Mala Powers, Marshall Thompson, James Lamphier và Douglas Kennedy.

•••



đám tang Hippy...

(Tiếp theo trang 32)

tóc con bé tên Jackie, nó đánh đá :

— Jackie, tao không muốn mày đưa quá nhiều, đây là bồ tao chứ đâu phải... nạn nhân của băng mày.

Jackie tĩnh bờ ngồi sát vào tôi, ngực nó phồng phồng theo hơi thở và giọng nó reo vui :

— Đứa đó con chó kia à. Tôi tao chồng đàn ông là chồng những thằng khốn nạn nào kia chứ đâu có chồng bồ mày. Xin lỗi, người anh em làm một phát giới thiệu đi.

Tôi áp úng :

— Tôi là anh của ba chị em Giao. Jackie reo lên :

— Tiêu Giao, Ngọc Giao, Thúy Giao hả? Tôi không ngờ mấy con nhỏ có ông anh bô ác.

Đứa con gái hổng xen vào :

— Nhưng... Thúy Giao tịch rồi. Tôi tao vừa đi đưa đám xong. Có bạn tới nữa.

« Con Giao chết rồi à », Jackie chỉ nói có vay rồi khuôn mặt bầu bầu của nó chùng thấp xuống. Mắt nó chớp lia lịa. Nó buồn. Jackie ngồi thẳng người dậy, nó nói như nói với chính nó :

— Tôi nghiệp thật ! mới đây mà sao Giao chết hả anh ?

Con nhỏ vẫn đỡ lời tôi :

— Tôi bị túi cá bống «đom» rơi bời, nhuc quá, chết.

Jackie gầm lên :

— Tiên sú những thằng đàn ông. Chúng mày khốn nạn. Chúng mày sẽ chết. (Rồi nó quay sang tôi). Xin lỗi anh, tôi thù đàn ông lắm.

Tôi lợi dụng sự biến chuyển thất thường của cô gái Hippy, nên khai

Tòa soạn báo Đời nồng nhiệt
giới thiệu :

Trên nguồn lửa mật

thơ
NGUYỄN HUY ĐẠT
Nhà xuất bản THẾ ĐỨNG

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

mido!
Có bán tại các nhà thuốc Tây

an ngon mặc đẹp, rồi lại đêm tối làm món quà riêng cho các ông lớn một đêm. Bi kịch cũ lại tái diễn. Khốn nạn thật.

— Cô thoát khỏi bằng cách nào ? Tại sao cô nhập đàn Hippy ?

Jackie lẩy hai tay che mặt, nó bỗng khóc nức nở :

— Tôi là đứa con gái tinh lẻ, cao vút của tôi cũng chỉ nhỏ bé như thành phố mà tôi sống. Tôi muốn được bình yên bên cạnh những người thân yêu, những bằng hữu của mình. Nhưng đàn ông đã làm tôi khốn nạn. Tôi phải trả thù. Do đó lợi dụng sự phỏng khoáng, tự do của người Hippy; tôi lập băng, quyến rũ bọn đàn ông đem về làm thịt. Tôi chống chúng bằng cách đó. Giọng tôi e ngại.

— Sao cô không chọn cách... trả thù khác hơn chuyện hồi này có phải hay không ?

Jackie bỏ hai tay xuống bụng, nô lác đầu :

— Không được. Chủ trương của Hippy là không phá phách, bất bạo động và làm tinh. Tôi chọn cách trả thù bằng cách đó. Anh phải biết, tại đàn ông cứ lẩn vào phòng này, chúng nó sẽ chết sớm. Số chúng nó không đủ chịu đựng nổi bọn con gái chúng tôi đâu. Tôi muốn trả thù cha tôi, trả thù những thằng đàn ông khốn nạn. Nếu không có đàn ông, bọn con gái chúng tôi sống với nhau, chắc sung sướng lắm.

— Các cô làm một lần như vậy ăn nhầm gì. Bọn con trai sẽ bỏ đi hưởng lạc ở chỗ khác dẫu đị hơn, bình lặng hơn.

Jackie cười như nắc nẻ :

— Còn lâu, chúng tôi đã chài thuốc bọn đàn ông. Thuốc sẽ bắt chúng nó không thể bỏ nơi đây đi được. Trước khi chúng chết, Tôi sẽ thử cho anh coi. Anh là bạn con nó kia, xong rồi, là bạn băng tôi nữa.

KỲ TÓI : Hippy già, Hippy...trè

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÙM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Pub. TÂN TRÍ

CRÈME THOAKAO là 1 mỹ phẩm đặc sắc, làm cho da mặt xinh tươi

Ái mới là Hippy?

Giữa lúc tuần báo « Đời » sửa soạn số « Hippy » thì không hẹn mà gặp, mấy ông Quát Cù (tức Quận Cảnh) mở chiến dịch đại bο mày anh lính tóc dài. Cho đến kép Hùng Cường cũng bị xén tóc thì nói chí đến mấy chú lính nhóc vò danh muối đi một đường bay bướm?

Quân nhân phải là một người hùng mạnh, nhưng khô nỗi lính Anamit đâu có phải ai cũng to con như Big Minh, như Trương Thủ, nên chỉ phải cắt tóc ngắn cho nó... mạnh mẽ.

Cái râu cái tóc là vóc con người, nhưng nếu chiếc áo không làm thành tu sĩ, thì tóc ngắn chưa hẳn đã là mạnh. Chẳng qua nó là một sự « chướng mắt » mà thôi.

Ngoài Quân nhân ra, Cảnh Sát Dá Chiên cũng hay bố mày cận trẻ đẽ tóc dài mà họ là... « du dáng ». Dĩ nhiên « du dáng » không phải cần có tóc dài, mà làm đến Tòng Trưởng như họ Âu họ Lương, họ Trần v.v., cũng có thể có tính chất... « du dáng ». Làm dân biền, Nghị sĩ cũng vẫn có tác phong « du dáng » như cái vụ hoan hô dà dào « Bác Giáo » trước đây ở Nhà Hát Tây.

Hồi ra ứng cử Tòng Thống, Trung tướng Thiệu có tuyên bố không coi tóc dài của con trai là dáng ghét, nếu họ là ca nhạc sĩ kích động hay nghệ sĩ cho nên sau khi TT Thiệu đặc cử Tòng Thống, người ta thấy ai muốn đẽ tóc dài cũng được, miễn là có đóng thuế cho Tòa đô chính (hai ba trăm gì đó) một năm, và có giấy chứng nhận minh ở trong một ban nhạc.

Sự thật thì con trai đẽ tóc dài nếu ăn mặc kiêu Hippy thì coi nó cũng vui mắt. Chỉ phiền một cái là các cậu phải tốn tiền để làm dầu và người nào mất quàng gá có thè làm con trai là con gái. Có cậu tóc dài chảm vải đùi chọi.

Một bà đứng sau lưng vỗ vai hỏi : « Chị ơi chị... » Nhưng khi thấy chị này ugoanh lại có... hàng râu mép thì bà suýt té ngửa mà la lên : « Trời đất ! Con trai gì mà kỳ cục vậy à ? »

Nhà văn Hoàng Xuân Việt cách đây 3 tuần có đưa vấn đề Hippy lên tivi trong chương trình « Những vấn đề của chúng ta ». Rất tiếc những cô cậu của nhà văn mới đến chẳng có chút màu sắc Hippy nào cả. Hình như họ đọc những câu trả lời đã viết sẵn (?) Có lẽ vì màn ảnh Tivi Anamit có sự kiểm duyệt nên nhà văn không dám « phản ánh thực tế » chẳng ?

Nói tóm lại Hippy & VN cũng có một số điều dùng « Thánh Kinh » của Hippy Âu Mỹ, còn thì đa số chỉ ăn mặc, lè loẹt, hoa hoa sòi, lập dị, hoặc vầy thật ngắn, cồ xé thật rộng v.v... mà thôi.

Cái dáng sợ không phải là phong trào Hippy của giới trẻ Anamit mà chính là tinh thần Hippy của những người lớn, trong đó đa số là cháu khúia...»

CUỘI PRESS

Mỗi người
một
bản chải răng...



Nhưng chỉ dùng

KEM
ĐÁNH RĂNG

Hynos
PHOSPHATE



HYNOS PHOSPHATE

mang lại cho quý vị

một hàm răng trắng trong

những nướu răng lành mạnh

một hơi thở thanh khiết,

như quý vị

chải răng 2 lần trong ngày

Với
Hynos
PHOSPHATE

đánh răng sớm chiều
răng tươi sáng nhiều

- Quý vị nên tổ chức TIỆC CƯỚI, SINH NHẬT, TIỄP TÂN ở đâu?
- Quý Vị tìm ở đâu được 1 đêm giải trí lành mạnh vui tươi?

Chỉ có NHÀ HÀNG CA VŨ NHẠC



PHA-LÈ

Lầu 3, Thương Xe Crystal
95-101, Công Lộ — SAIGON
D.T. 92.115 — 92.726 EXT.256

Mỗi xáng đáng là nơi lý tưởng của quý vị, và những đặc điểm :

- ▼ Khung cảnh ấm cúng, sang trọng.
- ▼ Với sự trình tấu thường xuyên của Ban nhạc danh tiếng LÊ VĂN THIỆN
- ▼ Ngoài những giọng ca độc đáo của LINH PHƯƠNG, THẢO LY, MỸ DUNG, NGỌC MINH, ALI MINH v.v...
- ▼ Quý vị còn được thưởng thức giọng ca ảo náo và truyền cảm không kém gì những danh ca đương thời, đó là danh ca NHẬT THIÊN LAN, qua những tác phẩm tiền chiến bắt hủ.
- ▼ Những Show quốc tế và VN nảy lửa hàng tuần đổi mới.
- ▼ ĐẶC BIỆT : Các món ăn Việt, Tây, Tàu do đầu bếp chuyên môn đảm nhiệm.
- ÂM NHẠC MÁY LẠNH THƯỜNG TRỰC

MỞ CỬA : SÁNG : Từ 8 giờ đến 14 giờ
CHIỀU : Từ 16 giờ đến 24 giờ

Ban giám đốc kính mời.

GIA-LONG
thu băng
132, TRƯƠNG-MINH-GIẢNG
SAIGON

(Ngã ba Trương-minh-Giảng
và Kỳ Đồng)

- Nhận thu băng giao gấp.
 - Bán băng thu sẵn đủ tất cả các loại nhạc cho tất cả các loại máy lớn, nhỏ. CASSETTE MONO Stéréo
 - Car stéréo — Cartridge
 - Xử dụng toàn máy tối tân.
 - Kỹ thuật thật tinh vi
 - Một rừng băng thu sẵn. Ảm dịu, kích động, nhạc sống thu tại các phòng trà danh tiếng và các băng học ANH MỸ PHÁP, ĐỨC, Ý, NHẬT bộ nào cũng có học.
- NHẠC GIÁNG SINH VIỆT NAM
và NGOẠI QUỐC

- Việc làm thật cần thận
- Nơi có thè tin cậy được

Kính mời đến thưởng thức và chọn lựa.

— Mở cửa từ 07 giờ sáng tới giờ nghỉ, cả ngày lễ và chủ nhật

GIALONG'S RECORDS

KÍNH MỜI

PHÒNG NGÚA

Ghè chốc, lờ lối, gãi tói đâu ăn lan tới đó
KHÔNG PHẢI THOA PHẾT SƠ SÀI
NGOÀI DA MÀ HẾT, DẦU CÓ HẾT
CHỖ NÀY CŨNG LỞ LẠI CHỖ KIA

Nên uống :

Giải Phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN

TRÊN 30 NĂM DANH TIẾNG

Hỏi các tiệm Hoa - Việt có bán lẻ

NHÀ THUỐC ÔNG TIỀN

P.L. CHOLON K.N. BYT Số 316 — 21-8-62

Một phát minh Tân Kỳ làm chấn động
trong ngành Mỹ phẩm, và khách
hảo hoa phong nhã chờ đợi từ lâu:
NƯỚC HOA XỊT **Inlime**

* BẢO CHẾ TỊNH VỊ THEO CÔNG THỨC A-MỸ.
* MÙI THƠM QUÝ PHÁI SANG TRỌNG
ĐI BỀN NHỜ VỚI CHẤT HIBISCONE.

SPRAY MIST VINA

MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY



VIÊN NGỌT DỄ UỐNG **COTRACYN**



Trị bệnh:

- BAN NÓNG_BAN CUA
- THƯƠNG_HÀN
- CẨM HO_SUNG PHỔI
- NHIỄM VI-TRÙNG
- GHÉ LỎ LOÉT_VẾT ĐAU SUNG MÙ_LÂM ĐỘC



DỊP MAY NHẤT ĐỜI ?? NGÀN NĂM MỘT THUỐC ??

- Ông còn do dự hạnh phúc còn đi xuống !
- Bạn còn e ngại tình đời còn nhiều phiền toái !
- Hãy mua ngay để cuộc đời lên hương
- Nên mua gấp để gia đình êm ám

Tôi biết chắc chắn trước sau ông cũng mua, nhưng... nên mua sớm để có hạnh phúc sớm.

MUA GÌ ???

MUA GÌ MÀ QUAN TRỌNG THẾ ???



ĐẶC ĐIỂM Bơm DOVE khi bơm KHÔNG SURT NẮP BƠM loại mạnh 18ph. nhãn hiệu 2 con chim — CÓ CATALOGUE chỉ dẫn rõ ràng, giá 1800đ. bảo đảm.

(Mời Quý ông lại coi gần 100 bức thư của nhiều người đã khỏi bệnh cảm ơn)

HỎI ĐẠI LÝ :

CÀN THƠ số 8 Hai Bà Trưng (ô. VỐ)
DALAT 35B Pasteur (ông BÌNH)
DALAT 20 Chi Lăng (TẬP HÓA)
BIÊN HÒA 84A Quốc Lộ 1 (THANH BÌNH)
BÌNH ĐỊNH Gò Găng Lương Sĩ Đông

ĐÀ NẴNG 71 Hùng Vương (NAM PHƯỢNG)
QUI NHƠN 8 Phạm Hồng Thái
BÌNH DƯƠNG 27 Đoàn Trần Nghiệp
PHÚ NHUẬN 247 Võ Dị Nguy
SAIGON 230 Lý Thái Tồ 22

Tâm lý

Có người vì e害羞, mặc cảm vì địa vị không dám mua, nhưng trong dịp Noel, Sinh Nhật hoặc Tin Mừng được ai tặng cho Bơm tay DOVE, họ sẽ chữa khỏi bệnh, họ sẽ cảm ơn suốt đời, món quà rất nhỏ, nhưng kết quả đáng giá mà... bà xã hài lòng

CẦN GẤP : Nhiều Đại Lý các tỉnh hoa hồng hậu, điều kiện dễ dàng, thư đè (nhờ kèm tem) Châu Thành Nguyên 523 Trần Hưng Đạo (Gần Nancy) ĐT 98.827 — Mở cửa từ 8g đến 21g kể cả chủ nhật

đồ giả : Bơm giả không có hộp, không có CATALOGUE không có nhãn hiệu, không có hóa đơn, không thu từ khen ngợi chứng minh (photocopy) và lẽ dĩ nhiên là giá... rẻ hơn bơm ORIGINE DOVE

Neurotonic

VỊN THUỐC HỒNG
CÓ SINH TỐ C



HEPACHAUT

YẾU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGỨA MỀ ĐAY
THIẾU MÀU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MỆT

VIÊN THUỐC HỒNG
CÓ SINH TỐ C

VUI VẺ
TUỔI TRẺ
DA DỄ, MỊN MÀNG

muối cùi ARTICHAUT
muối cùi GAN BÒ TƯƠI

SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2

VIỆN BẢO CHẾ HADZER

CÚM NÓNG LẠNH, CẨM SỐT, ĐAU NHỨC

ANTIGRIPPAUX

XIN NHỚ NHẢN HIỆU

BÚA BỔ ĐẦU NGƯỜI

CÓ BÁN
VIỆN LÝ KHÁP
MỌI NƠI

THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG

mido!

Có bán tại các nhà thuốc Tây

trị các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Pub. TÂN-TRI

KH 982 BYT/QGDP



CETONIC 500 mg CORNELL
250 mg UNIVERSITY
sinh-tố C JUN 8 1971
BỒI BỔ CƠ THỂ LIBRARY
TĂNG THÊM SỨC KHỎE