

lính

ĐỐI

MẸ VỀ

tuần báo
đối lập
cực tả
không
cộng sản

9

ĐỐI

con lính • vợ lính • cơm áo của lính

chủ trương
biên tập

chu tú
và nhom
SÔNG

ĐỜI

TUẦN BÁO ĐỜI LẬP CỰC TẢ KHÔNG CỘNG SẢN

9

CHỦ ĐỀ : LÍNH

- ĐỜI SỐNG CỦA LÍNH DƯỚI MẮT MỘT SĨ QUAN trunuankha • LÍNH LÀ GI TÈDE • LÍNH THỦ ĐỜI NAY ngườihotrần • NHỮNG CÁNH HOA ỦA hoathythan.

2

CHÍNH TRỊ

- LÍNH TRÁNG VỚI CHÍNH SÁCH VN HÓA CHIẾN TRANH CỦA ÔNG NIXON nguyễnhữuđống • LÍNH đài • ĐÀO VÀ ĐỜI nguyễnduyinh • QUYỀN MUA TRƯỚC, QUYỀN Ở LÝ phạmhâihồ.

3

VĂN NGHỆ

- CHIẾC NẤM LỬA truyện ngắn của hàhuyềnchi • KIM DUNG NGÔI SAO BẮT ĐẦU MỎ — hoànghảithủy • KẺ TỐI SAU truyện dài của cung tíchbiền • TÌNH ĐỜI truyện dài nguyễnthụylong.

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI • THƠ ĐỜI • TRUYỆN ĐỜI • TIỀN SỰ ĐỜI • SINH TỬ PHÙ • TRANG PHỤ NỮ. • SINH HOẠT VĂN NGHỆ • CINÉ TIVI

ĐỜI ▼ NĂM THỨ NHẤT ▼ SỐ 9 ▼ TUẦN LỄ TỪ 13-11-1969 ĐẾN 20-11-1969	Chủ trương biên tập CHU TỦ và nhóm Sóng	GIÁ 30đ Giao dịch quảng cáo : Hội ông Trường 143-145 Cống Quỳnh SAIGON
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.232 ▼ Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh		

đấu tranh cho đời

LÍNH

Số báo này lấy lính làm chủ đề. Vừa đây, trả lời một câu chất vấn tại diễn đàn Thượng viện, ông Tông Trưởng Quốc Phòng lên tiếng kêu thương rằng lính của ta chiến đấu là loi quá. Nói thế chưa đủ. Không phải chỉ chiến đấu, là loi, lính là người hi sinh nhiều nhất, hi sinh cả mạng sống của mình, mà hưởng thụ ít nhất, gánh chịu nhiều gian khổ, bắt công nhất. Mùa mai hơn nữa, là sau hai mươi năm chiến đấu, người lính vẫn còn băn khoăn tự hỏi : « Đóng ý là phải chiến đấu chống Cộng, nhưng chống Cộng để bảo vệ ai, bảo vệ một xã hội bắt công, thối nát, một thiểu số vô lương tâm, ngồi mát ăn bát vàng chăng ? »

Những hi sinh, gian khổ của lính, cả nước biết rõ, chúng ta không cần nhấn mạnh, không nên khơi sầu thêm, đê khôi làm tủi lòng, nản lòng người lính. Lúc này không còn là lúc nói suông, chúng ta phải thiết thực làm một cái gì để người lính thấy những người ở thành thị mà người lính bảo vệ, không phải toàn một lũ ích kỷ, khốn nạn, vô lương tâm, vô trách nhiệm.

Ông Tông Trưởng Quốc Phòng, trước diễn đàn Thượng Viện đã kêu gọi mỗi đoàn thể mỗi tổ chức tư nhân đứng lên bảo trợ một đơn vị nào đó trong quân đội. Hướng ứng lời kêu gọi của ông Tông Trưởng, báo Đời tuyên bố chính thức nhận đỡ đầu một đơn vị tác chiến do bộ Quốc phòng chỉ định. Không phải chỉ bảo trợ về tinh thần, mà bảo trợ cả về phương diện vật chất. Tùy theo số lời nhiều ít của báo Đời, của nhà xuất bản Sống, báo Đời sẽ gắng làm hết sức mình để đời sống vật chất, tinh thần của đơn vị do báo Đời bảo trợ, sẽ tốt đẹp hơn, khả quan hơn.

Rút kinh nghiệm cũ, anh em báo Đời hiểu rằng tham gia công tác xã hội là chuyện một mồi lăm, vì không những không ăn « giải » g), còn bị nghi ngờ là mưu đồ cái này, mưu đồ cái khác, còn bị phả hoại ngầm, xuyên tạc ngầm là đảng khác. Anh em biết vậy, nhưng vẫn làm. Đề lương tâm đỡ bứt rứt. Thế thôi, anh em cầu mong sự hưởng ứng của báo Đời sẽ mở đầu cho một phong trào bảo trợ lính, một phong trào sâu rộng trong quần chúng.

Nhưng dù sao, chỉ khi nào xã hội được cải tạo toàn diện, mọi bất công phi lý được san bằng thì người lính mới có đầy đủ chính nghĩa để chiến đấu, để hi sinh. Đây là trách nhiệm của chính quyền. Chính quyền không làm thì đừng trách tại sao người lính vẫn chiến đấu một cách bất đắc dĩ, đừng trách tại sao hiện tượng « trốn lính » vẫn còn tồn tại.

ĐỜI

Đón coi Đời số 10

Chủ đề : Hiện tượng lè phè ! Sau hai mươi năm chiến tranh, chủ nghĩa « lè phè » đang lan tràn trong xã hội. Anh lè phè, tôi lè phè lính lè phè, công chức lè phè, yêu lè phè, viết lè phè, uýnh nhau lè phè...



Thưa anh Chu Tử.

Tôi có nhận được giấy anh mới đến hỏi thảo về vấn đề « Lính ». Rất lấy làm tiếc rằng, tôi đã không thể đến được. Sau đây là những cảm nghĩ ghi vội của chúng tôi.



Về đời sống của « lính », thì nhiều người đã nói đến, đó là một đời sống thiếu thốn về vật chất và tinh thần.



Với số lương cố định, lại phải xê dịch luân, trong khi vật giá tăng, thì sự thiếu thốn đã quá rõ rệt. Nhưng khi nói rằng đời lính thiếu thốn, thì không phải là nhiên mà sự thiếu thốn nó biến đi mất, mà phải có kế hoạch thực tế dựa vào khả năng của Quốc gia. Nghị sĩ Nhuận, nguyên là sĩ quan, đã tỏ ra rất có lòng với anh em binh sĩ, khi ông nói rằng, « nếu cần phải nâng đỡ quân nhân, thì quốc hội sẵn sàng chấp thuận gia tăng ngân sách Quốc Phòng lên vài tỷ nữa ». Ý đó rất hay trên phần lý thuyết, nhưng lấy tiền ở đâu ra mà tăng, thì vẫn đề trở nên rắc rối và khó giải quyết. Tôi đã làm khó là vì thế.



Nếu tôi là Nghị sĩ Quốc Hội, tôi có thể huênh hoang nói nhiều hơn thế nữa, nhưng nếu nói đe ma làm, thì lời nói cần phải thực tế hơn. Cái điều thực tế cần phải làm là các Nghị sĩ và Dân biểu trẻ, nên thử thực thi đề nghị của Nghị sĩ Đào Đăng Vỹ « nhập ngũ để nền giuong yêu nước ». Đây là một bôn phận mà công dân các nước dân chủ trên thế giới phải thi hành khi có luật Tổng Động Viên.



Chúng tôi thường nghĩ rằng, xã hội VN, có quá nhiều ích kỷ. Cái hình ảnh làm cho chúng tôi đau xót, là ở bên trên thì người dân quê hương Cộng sản thiết lập tò ám bên trong các ống cống, còn ở dưới thì các thực khách sang trọng đang say mê ngâm man vú « French can can » trong nhà hàng Maxim. (Hình ảnh trong Life số 13-10-69)



Người lính sẵn sàng sống trong thiếu thốn, thát lựng buộc bụng, nếu họ tin rằng sự hy sinh của họ đem lại một xã hội tốt đẹp hơn cho ngày mai. Nhưng ngày mai là kết quả của ngày nay, và nay chúng ta thấy gì? Nếu ngày nay một người lính chết đi, gia đình sẽ được hưởng 12 tháng lương. Nhưng 12 tháng lương không nuôi sống một đời



đời sống của lính

dưới mắt một sĩ quan

► TRẦN VĂN KHA

người, nên những thảm cảnh già dinh góá bựa của người binh sĩ muốn nói hết phải viết lên thành sách, những già dinh ấy đã bị xã hội bỏ rơi.



Cũng nói từ Life với hình ảnh những già dinh sống trong ống cống còn có hình ảnh một bàn thờ người chủ gia đình đã bị CS sát hại. Những người còn sống là một góa phụ và hai đứa con nhỏ. Người góa phụ đang lễ chòng, hai đứa con thơ dại, một đứa đang mếu. Trên bàn thờ, bên cạnh những bức ảnh của người quá cố, người quá phụ đã lè chòng bằng cả những gói thuốc Salem. Người bình dân VN thật là chất phác, sự chất phác ấy biếu lộ một tấm lòng xót thương chân thật. Người chòng lúc sống thích hút Salem, thì ngày giỗ chòng, phải kiêng cho được thuốc Salem bày lên bàn thờ.



Màu trong tim tôi sôi sục, và rạo rực niềm đau xót của những người bình dân thấp cổ bé miệng. Người quá phụ trên đang đi làm sứ Mỹ, và tờ báo chú thích rằng khi Mỹ giảm quản gia dinh ấy sẽ không nơi nương tựa.



Trường hợp thứ hai cũng xảy đến cho tôi là vào đầu tháng 8 năm 1968, tôi có làm đơn xin cấy 2 chiếc răng hàm bị mất. Đơn đã được đại tá giám đốc chấp thuận, nhưng tôi đã có lần nhắc vị Nha sĩ và được trả lời, hãy chờ, và sẽ thông báo cho tôi biết ngày đến sửa răng. Tôi đã chờ hơn một năm, và có lúc tôi khôi hài nghĩ « có lẽ mình nên tham những kiêng một số tiền chữa răng ». Nếu ra hai trường hợp trên tôi không có ý định phiền trách tập thể qui vị Nha sĩ ở Cộng Hòa, mà

tôi biết đại đa số là những người có lương tâm, nhưng niềm tin của tôi vào các nhà thương thí giảm sút đi rất nhiều.

Để tóm tắt một vài ý nghĩ ghi vội, tôi trân trọng đề nghị :

a) Quý vị nghị sĩ, dân biểu trẻ nên nhập ngũ để chứng tỏ tình yêu nước và hy sinh của quý vị.

b) Các tư nhân giàu có, nên nghĩ đến già dinh những người đã chết, thành lập hội bảo vệ cô nhi, quâ phu.

c) Các quý vị lãnh đạo tôn giáo chính trị gia cần họp nhau lại, đặt ra kế hoạch bài trừ tệ đoan xã hội.



d) Các quý vị điều khiển các cơ quan công cộng, như Bệnh Viện, nên tìm hiểu nhân viên dưới quyền nhiều hơn.

e) Xã hội cần một cuộc cải tạo để gây niềm tin cho « lính ».

Trong bài này tôi tránh đề cập đến quý vị Lãnh Đạo Quốc gia, vì bài này viết về lính, mà tôi cũng là lính.

Trần Văn Khoa
6-11-69



Cô đơn

Sự giải bày can đảm, thẳng thắn cùng với giọng nghẹn ngào của Tổng thống trong buổi xuất hiện trước Ti-vi, tuần vừa qua, đã lấy lại cảm tình một phần nào của đồng bào và làm đồng bào khuây khỏa bớt nỗi hận « kiêm uất ». Riêng Đầu gối thì thực sự thông cảm niềm cô đơn của Tổng thống. Nhưng ông Tổng thống ơi, ai sống mà không cơ đơn, không bị ngộ nhận ? Kẻ lãnh đạo thi lại càng cô đơn hơn ai hết ! Tổng thống còn khóc được, tức là T.T còn tin tưởng, còn yêu đời lắm, chứ Đầu gối thi hết biết khóc từ khuya rồi. Kẻ ra thi cái cô đơn của Tổng Thống cũng chưa thấm thía gì đối với cái cô đơn của nhiều người khác. Chẳng hạn cái cô đơn của lính mà Tổng Thống là vị Tổng Tư Lệnh tối cao. Người lính cô đơn

Bận việc

Sau 3 năm đi xa, Bồ Câu mới về trở lại Saigon, gặp Diều Hâu ngoài chợ Saigon, tay bắt mặt mừng. Diều Hâu đề nghị:

— Thế nào tự mình cũng phải đi nhau và đi xi-né với nhau một mạch. Chiều mai, anh rảnh không ?

— Tôi thích đi với anh lắm, nhưng chiều mai anh Gà chết biếu diễn dương cầm tại Quốc gia Âm Nhạc.

— Thế chiều mốt được không ?

— Chiều mốt tôi cũng ket. Anh Gà chết chơi ở rạp Quốc thanh.

— Vậy chiều ngày kia, tức thứ bảy anh có rảnh không ?

— Đầu rảnh. Bứa đó, Gà chết chơi ở rạp Thống Nhất.

— Quái ! tài Gà chết cũng thường thôi mà sao anh mê cái nó dữ vậy ?

— Tôi đâu có đi coi nó. Nhưng mỗi lần, nó đi trình diễn thì tôi lại hẹn với vợ nó ở nhà

KHA TRẦN ÁC

không phải chỉ vì « phải chiến đấu phải hy sinh một cách lẻ loi » như lời Trung Tướng Tổng Trưởng Quốc đã lèn tiếng than phiền trước thượng viện. Nhân số này là số đặc biệt về lính, Cung Tích Biền đưa Đầu gối coi một bài thơ của « lính cậu » Nguyễn bắc Sơn, đăng trên một tuần san bài thơ nhan đề : « Chiến tranh Việt Nam và tôi » có đoạn như sau :

Kẻ thù ta ơi, những đứa xâm minh
Ăn muối đá và điên say chiến đấu
Ta vốn hiền khờ, ta là lính cậu
Đi hành quân, rượu để vẫn mang

Phải lôi bọn dân biểu trốn lính ra mặt trận

Xem chiến cuộc như tội trời ách nước
Ta bắn trúng nguoi, vì người bạc phuộc
Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi
Vi căn phần người xui khiến đó thời

Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí
Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau

Mai ta đụng trận, ta còn sống
Về ghé sông Mao phá phách chơi
Chia sót nỗi sầu cùng gái điếm
Đốt tiền mua vội một ngày vui

Tổng Thống coi, cái cô đơn của người lính Việt Nam nó bi hùng thế đấy. Vì Tổng Tư Lệnh nên tự hào về người lính của mình, có cái ngang tàng đượm màu sắc Lão Trang đánh giặc không cần lý tưởng mà vẫn đánh, coi

cuộc chiến như trò chơi thương xót kẻ thù như ruột thịt. Mà không phải chỉ những lính mới có đơn đau, thưa Tổng thống. Cả bọn viết báo chúng tôi cũng có đơn lâm, Tổng thống ơi. Từ lâu, chúng tôi đã bỏ rơi mọi « lý tưởng » để có thể yên thân mẩn nghe. Làm bão, viết văn, không có lý tưởng, mà vẫn sống, vẫn viết. Cái đó quả có hơi đau xót, thê thảm. Đầu gối đêm

Tổng thống chỉ mới khóc có bốn lần, nhưng Đầu gối thì đêm nào cũng khóc, khóc để sáng mai, cười sảng khoái tiếp tục viết và « lách » !

đã chui vào quốc hội để trốn lính. Vậy mà bọn trốn lính này vẫn quai móm bàn chuyện ái quốc chuyện cứu nước, thương nỗi, thật toom đến bùon nôn. Đề nghị với quốc hội gấp sửa đổi hiến pháp để mời các ông dân biểu, nghị sĩ trốn lính này thi hành nghĩa vụ quân dịch, nhiên hãi hãi bàn chuyện cứu nước.

Trước đợp hít sau làm việc nghĩa.

Theo đồng nghiệp Chính Luận trong mùa khắc khổ, này, người ta vừa tổ chức một dạ hội rất sang trọng tại nhà hàng Maxim's để trước đợp hít sau làm việc nghĩa, mỗi người dự tiệc phải mua vé đồng hạng 2500đ00. Bạn đồng nghiệp than phiền rằng, sự đóng góp thì đồng đều nhất loạt 2500đ00 vậy mà sự s p xếp thì phân loại « cỗ nhất, cỗ nhì » theo truyền thống « đỉnh trùng xòi thịt » do đó báo chí được xếp ngồi ở cửa ra vào !! Bạn đồng nghiệp còn than phiền nỗi gì ! ai bảo đưa đòi thì ngồi ngoài cửa là đáng kiếp lắm.

Sao không theo gương Đầu gối, không phải mua vé, chưa ch.c đã dự, huống chi là... phải đóng tới 2500đ00

Còn thiếu

Hội đồng văn hóa giáo dục đã được thành lập. Toàn những nhà văn hóa giáo dục lớn, kêu to như cái oto của ông Giáp văn Thập một trong những hội viên sáng giá nhất của Hội Đồng Văn Hóa. Riêng Đầu gối nhận định, hội đồng Văn Hóa tuy bao gồm những tinh hoa của đất nước, vẫn còn thiếu hai nhân vật : Đó là ông « tàu tăng » Trần thế Minh và học giả Đỗ đình Quí. Hội đồng văn hóa

giáo dục thiếu 2 nhân vật này là thiếu tất cả.

Hai năm tù

Vũ đ Dzoanh nguyên đệ nhất công thần của nghị sĩ Đinh Chủ nhiệm Công Luận hồn hở cho Đầu gối hay anh vừa được trả tự do, chỉ bị phết 2 năm tù treo về tội tán trợ đào binh. Đầu gối hơi ngạc nhiên nghĩ rằng nếu ông Đinh truy tố Vũ đạo Dzoanh về tội ăn cắp, lường gạt thì còn có thể hiểu nổi, chứ truy tố về tội tán trợ đào binh thì phải truy tố ông Đinh. Sức mẩy mà Vũ đạo Dzoanh tán trợ đào binh nổi, nếu không có sự tàn trợ ngầm hay công khai của ông Đinh. Vũ đạo Dzoanh còn kẽ lè cho Đầu gối nghe, tại sao



Ác gạt phát đi. Vũ đạo Dzoanh mắn dười chưởng họ Tòn, họ Vũ cũng tưởng họ Tòn dễ dãi như Kha trấn Ác, khi nào cõm chẳng lành canh chẳng ngọt thì rũ áo ra đi, ai ngờ ra đi không nổi, bị họ Tòn truy tố ra tòa... về tội tán trợ đào binh !

Nước Mỹ bốc cháy

Khoảng 15 tháng này, nhà xuất bản Sóng sẽ phát hành cuốn sách « Nước Mỹ bốc cháy » trong loại sách dịch của nhà xuất bản. Đây là bản dịch cuốn « Farewell to America » một cuốn sách mà báo chí thế giới cho là « quan trọng nhất trong vòng 10 năm nay. » Tất cả các bạn dù ghét Mỹ, dù thân Mỹ, đều cần nên đọc cuốn sách này để hiểu bộ mặt thực của nước Mỹ. Đọc sách này, Kha trấn Ác có một cảm tưởng : cố Tổng Thống Kennedy thực ra chưa phải là một nhà cách mạng, chỉ là một người tượng đối có đầu óc tiến bộ, quyền hành ông lại bao trùm cả thế giới, vậy mà ông cũng phải chết vì những ý kiến tiến bộ của ông. Ngay trong nước ông, ngay khi ông trị vì trên ngôi Tổng Thống, cơ quan FBI, CIA cũng đếch chịu làm theo mệnh lệnh của ông, còn gán cho ông làm tay sai của Cộng sản là đáng khắc. Thủ vị và cay đắng đến thế đấy. Tổng Thống Thiệu nên đọc cuốn sách này để thấy rằng ông Kennedy còn có đơn hơn ông, còn nhiều kẻ thù gấp một nghìn lần ông. Và những kẻ thù của ông đã hạ bệ Kennedy dễ dàng hơn hạ bệ một con ngoé.

MỸ VIỆN — VIỆN UỐN TÓC

LÝ-LAN

143 Cao Thắng — SAIGON
do bà LÊ THỊ LỆ LAN tốt nghiệp « Institut Stendhal - Hautes-D'études-D'esthétique tại Balê

Nhân dịp khai trương 27-9-1969 chúng tôi dành cho quý khách giá đặc biệt trong vòng một tháng

— Trị các thứ mụn, da sần đỏ, nám mặt và mũi nhòn bóng nhoáng.

— Thay lăn llop da sần sùi, nhám nhẵn, cắn cỗi.

— Làm se lại lỗ chân lồng hở.

— Xoa nám cho da mặt săn lại.

— Trừ lăn nhăn.

— Trang điểm cõi dầu dạ hội.

— Đủ các Mỹ phẩm Pháp Quốc, sữa kem thuốc ống hợp cho từng da mặt.

— Dụng cụ Pháp Quốc

Viện uốn tóc do CÔ MAI — CHÚ HẢI : Chải, Bới. Nhuộm với toàn Mỹ phẩm Ngoại Quốc.

CHỦ NHÀN KÍNH MỜI

Kiện củ Khoai

Nhiều bạn đọc đã yêu cầu Kha Trần Ác phải đút đơn kiện bạn đồng nghiệp « Phụ Nữ Sóng » vì bạn đồng nghiệp lợi dụng cái hơi hám của Sóng một cách lỗ liều tràng tráo quá. Vẫn biết kiện cũng chả đưa tới đâu nhưng Kha Trần Ác đã nhờ luật sư đút đơn kiện đồng nghiệp Phụ Nữ Sóng đòi bồi thường 20 triệu đồng cho sòng trò.

Bạn đồng nghiệp Phụ Nữ Sóng nên chuẩn bị mà đi hầu tòa.

Đít nhà khố

Từ ngày tăng thuế kiêm ước thi cai lô đít của con nhà khố cũng gặp lâm khó khăn. Vì « phân xuất không quân binh » cho nên có cái chỉ té roe những canh đậu, cháo hoa; có cái chỉ són dùn toàn khoai lang, bắp nướng. Có cái thi đì đẹt như tràng pháo chuột; có cái lại iạch đến lòi cả ron.

Nhiều đứa buổi sáng chỉ có nuroc lâ càm hơi để rồi tối mịt mới được ba hột qua loa: bởi thế có lúc ngồi buồn lấy que chọc vào đén vài mươi phân tây mà khi rút ra vẫn khô ng nghe thui. Cái cảnh của

con nhà khố là vậy; vì hế khoản « thu » đã ít thì khoản « chi » lấy đâu cho nhiều!

Tục ngữ Việt Nam ta có câu: « Ăn no thì to đồng phản » mà đã ăn không no thì đồng phản là sao mà to được. Chắc hẳn các nhà thầu vệ sinh sẽ đi kiện vì với cảnh huống ấy thì họ cũng đến thất nghiệp mất thôi.

Bây giờ sức nhớ lại mà phục câu « thơ sám » của một tờ báo mới đây: « Cái đít nó có cọng rau », Đó là một lời tiên tri.

Hội thảo không thành

Chủ đề của số này là lính. Báo Đời tổ chức hội thảo về lính, tất nhiên phải mời lính. Nhưng tới phút cuối cùng, không có lính nào tới, vì lính nào — bắt đầu từ lính Trần vàn Kha công cán ủy viên bộ Quốc phòng — cũng đều ngán, sợ rằng hội thảo về lính, nhỡ cao hứng, chửi bậy thì có chầu ăn đòn kỷ luật. Nhất là gần đây, có một sự vụ vắn thư của bộ Tổng tham Mưu đề cấm các quân nhân không được tham dự bất cứ cuộc hội họp

dân chính nào mà không xin phép cấp chỉ huy, triết lý cấm các quân nhân tham gia bất cứ đảng phái đoàn thể xã hội, hội đoàn thể hào náo v.v (Cấm cả tham gia hội đoàn thể thao thi kẽ cưng hơi kỹ đấy).

Do đó cuộc hội thảo của báo Đời về lính không thành vì không có lính tham dự, ngoài một lính cậu « lè phè » là lính Cung tích Biền.

Chủ đề của báo Đời tuần rồi là hiện tượng lè phè. Chủ nghĩa lè phè. Sau 20 năm chiến tranh, hiện tượng lè phè đang bành trướng trong mọi lãnh vực, từ chính trị, đến văn hóa, xã hội, cái gì cũng lè phè.

Báo Đời không dự tính tổ chức cuộc hội thảo về « lè phè » vì đã là « lè phè » thì khỏi cần tổ chức hội thảo, sợ rằng hội thảo về « lè phè » mời các ông vua lè phè tới, các ông ấy lè phè đến không đúng giờ, hoặc lè phè nói ra ngoài lè, theo đúng nghĩa lè phè thì quả là công to. Nhưng số báo đặc biệt về « lè phè » hứa hẹn sẽ rất lè phè, rất độc đáo.



TIỀN LÍNH TÍNH LIỀN

Hỏi rằng lương lính bao nhiêu
Thưa rằng lương lính không nhiều bằng ai
Quanh năm con vợ thợ dài:
Anh oi ít quà tiêu sài làm sao ??
Anh rằng phô mặc trời cao
Còn ăn hết nhín biết sao bây giờ
Gạo mua tầm tạm dăm « bờ »
Tiền nhà tám x bích » làm lơ được à ?
Điều, than, nước mắm tính ra
Sợ sợ cũng pì ôi thông qua một ngàn
Việc nhà em gắng lo toan
Lâu lâu đánh phé, đèn chong luận bàn,
Trời cao nhẽ, muôn vạn thảm náo,
Có sự nầy, ai tạo ai xui ?
Gạo, đường, than sưa, than ôi !
Cũng đang hầm hở leo ngồi chín tùng,
Ông dù bảo : Chúng đừng lên giá,
Nhưng nhớt sảng, chuyên chờ dã tăng,
Giá thành chẳng lẽ không chẳng ? (1)
Thôi thì tăng nốt cho bỗng người ta

TÚ KẾU

HOAN NGHÊNH THUẾ KIỆM ƯỚC

Búa thiên lôi bằng Kim, bằng Ngọc
Đánh xuống đầu, dân khóc dân than,
Than rằng chính chiến gian nan,
Lại thêm thuế nặng ruột gan héo xào ;
Ông sung sướng, ngôi cao ngắt ngưởng.
Đám dân đèn ông tướng như ông,
Ăn no, mặc đẹp nằm không.
Lâu lâu đánh phé, đèn chong luận bàn,
Trời cao nhẽ, muôn vạn thảm náo,
Có sự nầy, ai tạo ai xui ?
Gạo, đường, than sưa, than ôi !
Cũng đang hầm hở leo ngồi chín tùng,
Ông dù bảo : Chúng đừng lên giá,
Nhưng nhớt sảng, chuyên chờ dã tăng,
Giá thành chẳng lẽ không chẳng ? (1)
Thôi thì tăng nốt cho bỗng người ta

oOo

Ta lúc đó khoẻ ru, chàng cẳng
Mặc sự đời, ta chẳng thèm lo,
Cũng nhớ kiệm ước giêu to.
Hoan nghênh chính phủ... kiệm cho nhiều

NHẤT LÃNG
10/69

— Giá thành là giá bán trên thị trường gồm có, phí tồn sản xuất, phí tồn chuyên chờ và mức lời.



SUA?

- TELEVISION
- AMPLIFIER
- TAPEREORDER
- CAR STEREO

ĐÈ YÊN TÂM VÀ KHÔNG MẤT THỜI GIỜ XIN LIÊN LẠC VỚI:

CƯULONG TV-RADIO

534 TRƯỞNG M. GIẢNG SG. Đ.T. 41.435

- SỬA CHỮA BẰNG MÁY ĐIỆN TỬ TỐI TÂN NHẤT
- CÁC CHUYÊN VIÊN LỐI LẠC
- CÔNG VIỆC CHÍNH XÁC NHANH CHÓNG VÀ BẢO ĐÀM
- TỔ CHỨC ĐỨNG ĐẦN VÀ QUY MÔ
- CÓ XE HƠI NHẬN VÀ TRẢ MÁY TẠI NHÀ
- GIÁ TÍNH PHẢI CHĂNG

HƠI ÔNG TRỐN LÍNH

* Giang hồ mài một lưỡi gươm,*
Những ông trốn lính không thương ông nào.
Nọc ông ra đét vào mông đít,
Đay ông rằng phải biết trả vay.
Áo ai mặc ấm thân này?
Cơm ai nhét chặt dạ dày, thưa ông?
Ông chui rúc ở trong xó bếp,
Ông to mõm nói phết bô bô:
Đầu ông nặng khôi óc bò,
Đái khai ăn hại nên trò gì đây?
Soi gương thận mặt mày chăng tá?
Nợ áo cơm không trả nhục không?
Không nhìn Tồ Quốc Non Sông,
Đây đường máu đầm, ngập đồng xương phơi.
Tồ Quốc ông tai bời hỗn loạn,
Non Sông ông bom đạn lửa ga!
Sầu lên lấp chín tầng mây,
Tiếng oan gào thét đêm ngày hời ôi!
Ông trông đó bao người trai trắng,

Bước trường chinh năm tháng ruồi dong,
Nấu nung gan sắt dạ đồng,
Tung mình đột kích xung phong diệt thù,
Vai ướt đẫm sương mù Trung Thò,
Chân khô cằn đất đỏ Cao Nguyên.
Người đi trốn mộng chinh yên,
Mà ông, ông lại nầm yên ở nhà ???
— Hãy thoát khỏi xác gà ăn quần,
Nhục nhã thay hạt tâm vãi roi !
Bay lên khua động bốn trời,
Cho người biết mặt cho đời biết tên,
— Hãy thoát khỏi xác hèn nhõ bé,
Vinh dự gì thân kẻ bưng mâm,
Đi đi chờ có ngại ngần,
Trước sau ai cũng một lần đi thôi.
Ta đem thân đèn bồi đất tò,
Ta quyết đi trả nợ áo cơm.
Ta đi thư thái tâm hồn,
Hải Ông trốn lính ông còn chờ chi ?

TRANG ĐÓP

NÁT LUẬN

LÍNH LÀ GÌ ?

viết cho lính Việt Nam
và những người bạn thuộc
khối báo chí TCCCTC

TÈ ĐÈ

Viết về lính thật dễ và cũng thật khó. Thật dễ vì có cả vạn đề tài để nói về lính, thật khó vì không thể viết được tất cả những cái đẹp, nhất là những cái bi đát của lính, thật khó vì người viết không có can đảm để mà bình tĩnh viết, viết mà không phẫn nộ, không bất mãn, không chửi thề, không văng tục, không nói tiếng Đức, không «tiên sứ đời». Đáng lẽ viết về lính Việt Nam phải viết bằng mực của Trời, của Thượng đế, viết bằng chữ vàng, với những dấu chấm, dấu phẩy bằng kim cương khắc trên một bia đá vĩ đại như trời cao, rồi đặt trên ngọn núi nghênh ngang nhất nước Việt. Tôi không dám gọi bài này là một bài phiếm luận, vì không thể nào, và cũng không bao giờ có thể cười cợt trên những xác của lính, những vong hồn của lính đang hiện diện man mác trong không gian, trong từng ngọn cỏ, từng ngõ ngách của quê hương này, vì vậy dành gọi tạm là «Nát luận», một bài viết với những ý tưởng chợt đến, vụn vặt, tan tác như què hương ngày ngày lở loét vì bom, lô đạn. Bài viết sẽ không có mở đầu và kết thúc, không có đoạn chuyên, không có sắp xếp, như cái chết có bao giờ được sắp xếp?

... Linh là một sinh vật không biết đi bằng hai chân mà chỉ biết đi bằng bánh xe và tay khi họ đã cho tò quái cả hai chân mà không tinh một xu nào.

Linh là người không khoái

Linh là người duy nhất thấy «Địa ngục có thật» chứ không phải chờ đợi đến khi được Chúa xét xử hay quỷ sứ quăng vào vạc dầu. Linh là người thường hay có những hộp quẹt máy một mặt khắc hình đàn bà cởi chuồng, mặt kia khắc hàng chữ «Khi chết chắc chắn tôi sẽ được lên thiên đường vì tôi đang sống ở địa ngục rồi». Linh là người viết thư cho người tình, nhất là cho mẹ luôn luôn có đoạn kết như sau: «Mẹ nhớ gửi tiền hoặc thịt chà bông vì đời quá, hành quân nhiều ngày không biết thịt là gì mẹ à! Linh là một đứa trẻ ngày thơ khoái chơi trò ú tim với tử thần. Linh là người khoái nhảy Slow-trot đèn với tử thần trong những dạ vũ có tiếng súng thay cho tiếng nổ champagne, có ánh hỏa châu thay cho ánh đèn bạch lạp.

Linh là người mà chân mặt đang dẫm sâu xuống xinh lày, chan trái đẫm ở trên «thiên địa ngục».

Linh là người có cái móng phải nhỏ nhất vì vì của họ đánh bao giờ có tiền cả. Móng họ chỉ «xưng» Cảm động thay!

Linh là một con chiên ngoan đạo nhất vì luôn luôn theo lời Chúa. Chúa đã phán: «Con hãy gắng tiến vào qua khung cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn đến chỗ nơi tai họa, đến trầm luân, có biết bao kẻ đã đi qua rồi, nhưng nhỏ hẹp mới là khung cửa, là con đường dẫn tới đời sống, và rất ít kẻ tìm ra». Linh đã có khung cửa ái tình hẹp nhất, khung cửa tiền bạc hẹp nhất: Họ thừa biết khung cửa của những kẻ ăn trên ngồi trôc rộng hơn của nhà họ một trời

Linh bộ binh thường được các huấn luyện viên ở quân trường dụ khỉ nói rằng «Bộ binh là bà chúa, là nữ hoàng của chiến trường», nhưng tôi cho rằng tiếc thay nữ hoàng này lại rất dâm đãng nghĩa là bà ta lại hay ngoại tình, hay ngủ với Tử thần. Vì vậy, làm lính bộ binh phiền toái cuộc đời lắm.

Linh lương 12 tháng liền một lúc, vì nhiều tiền như vậy tiêu hết thế déch nào được!

Linh là người không có xe Jeep để đưa vợ đi làm tóc và đưa đón các cậu ấm cô chiêu đi học.

Linh là một người mang cả một tiệm chụp phô trên mình mỗi khi di hành quân.

Linh là người có một cục trên đầu như quả ôi vì phải đội nón sét trong nhiều năm tháng chầu nắng.

Linh là người cũng vác thánh giá như Chúa. Thánh giá của họ tạo bằng gỗ của cô đơn, chịu đựng, sợ hãi, đói khổ, đe dọa.

Linh là người bị các em thành phố chê nhát vì đời lính như chim ngắn, bóp lính lại lép như chiếc đồng hồ Oméga.

Linh là người có những đôi vó có mùi đặc biệt nhất thế giới. Mùi vó của lính chẳng khác mùi cam-mã-be của Pháp. Ông Pompidou là người biết rõ mùi phó mát này nhất!

Linh là người thấy Chân trời Tim, Chân trời Đen hơn là Chân trời Mới.



Linh là người được quân đội chăm sóc chu đáo, hơn cả cha mẹ đẻ. Đây nhé khi tóc chưa dài đã nhanh chóng đi cắt, khi giày hơi do đã bắt đánh bóng, và khi chết lại phủ cả cờ cẩn thận lên sọ mi gỗ nữa. Cảm động thay!

Linh là những đứa con nít ngày thơ và dễ thương kinh khủng. Bạn hãy đến một quân trường để thấy

họ tắm chung với nhau cởi chuồng tò hò như những ông Adam chính cổng, họ chẵn g ngượng gì cả, con nít đâu có biết ngượng, họ cũng hát nghêu ngao như những học sinh lớp mẫu giáo hàng ngày hát bài «Đồ rẽ mí con chim đi».

Linh là những kẻ được giết người mà không phải hầu tòa, đi nằm nhà đá ra pháp trường cát, ngược lại, họ lại được các em thơm như mũi mít choàng hoa lèn đầu lèn cỗ tùm lum, và hôn má hôn môi túi tits.

Linh là người vất vả ngất ngư tranh đấu cho tự do nhưng chính họ lại cóc biết tự do là cái quái gì.

Linh là người có hành trang lạ lùng nhất:

Đường anh đi với hành trang xương máu Tương lai gầy như mảnh đạn, lắn bom Nhũng mùa đông luôn trú ẩn trong hòn

Và đau thương kéo dài hơi thở.

(ĐẶNG NGỌC THIHNH)

Linh là một con chuột chui khoái đào đất để làm tổ, vì nếu không đào lỗ cần thận cuộc đời hai 50 là cái chắc.

Linh là một con rùa khi lanh lương vì phải nối đuôi nhau chờ đợi, là một con ó khi bò từ trên trực thăng xuống đầu địch, là một con sư tử khi xung phong, là một con rắn khi bò dưới hỏa lực, là một con mèo khi phục kích, là một con dê trên giường người tình, là một con kiến khi dã từ chiến trường ngàn đời, là một con giun khi hình hài đi vào lòng đất.

Linh khi có một cái bao tử rỗng thì những tiếng như quốc gia, tổ quốc, tình yêu, hy sinh chỉ là những màn sương mù của ngôn ngữ, chỉ là những vỏ đại bác rỗng.

Linh có một thứ để thay người tình đó là chiếc Poncho.

Chiếc Poncho để lính để lên làm giường, làm thân thể người yêu. Chiếc Poncho thay những bàn tay của người yêu đắp lên thân thể lính trong đêm lạnh, trong rừng trên ruộng, Poncho thay cho người tình ôm phủ hình hài khi già từ cuộc đời.

Linh là người có những vết sẹo cắt ngang cổ chân vì phải đi giày trận muôn năm.

Linh là người khi nói chuyện khai ái đêm hai tiếng ĐM nhất, những tiếng để giải thoát những bất mãn những tiếng chửi thề rất vụ vơ, đêch biết chửi đứa nào, thằng nào. Nó là một thứ ĐM Đời hay «Tiên sư đời».

Linh là cha đẻ của chính sách khac khô, họ đã sáng tác ra chính sách này từ khuya rồi. Đau đớn ở chỗ họ là tác giả và cũng chính là nạn nhân của chính sách đó.

Linh là người thấy cái hổ cách biệt giữa người nghèo và người giàu càng sâu hơn sau khi cái thuế kiêm trước ra đời. Linh nghĩ rằng, xưa kia lính chịu ăn nhịn để dành may ra lính còn mua được cái xế, chẳng 4 bánh thi cũng 2 bánh để đỡ túi đời, nhưng nay đến đời nào lính mới tậu được xế. Nhà giàu thì trong bao lâu chúng đã được trang bị đủ thứ rồi, ngày nay chúng càng khoái khi nhìn thấy lính, thấy dân ABC đêch có nhà, có xế, chúng càng thấy chúng ở cao hơn, cười dùi cuồng cỗ phô thường dân và lính sướng hơn. Ai dám bảo cái hổ cách biệt giữa hai giới đỡ sâu.

Linh là người có chất sắt trong cơ thể nhiều nhất, không phải vì uống thuốc bổ mà vì trong thân thể chira đầy mảnh lựu đạn, mảnh mìn, mảnh B40, mảnh hỏa tiễn. Hồi các người tình của lính hãy hòn lên những cục sít đó, những cục sắt đã ghim sâu trong cơ thể lính,

TƯU QUÁN HƯƠNG GIANG

10, TRƯỜNG QUỐC DUNG—Phú Nhuận (gần đường Cách Mạng, kế Tân Lâm Điều)
ĐẦY ĐỦ CÁC MÓN NHẬU :

- Thịt rừng — heo, bò, nai, tôm, cua, lươn, ếch, cá lóc
- Đầu bắp lão thành đậm nhạt
- Nhận đặt tiệc

**NHỮNG CỤC SẮT ĐÃ TẠO NÊN NHỮNG
NỤ CƯỜI CỦA CÁC EM TRONG THÀNH
PHỐ NGOÀI TẦM LỬA ĐẠN NÀY.**

Linh là người không có thì giờ để nghe Jo Marcel, Lê Thu, Khánh Ly, để chui vào cái nhà gọi là Đèm Mầu Hồng của dân biếu đẹp trai, con nhà giàu, yêu nước, chống cộng thứ thiệt Trần quý Phong, nghe Thái Thanh nức nở mỗi đêm trên đại lộ Hoa. Linh chỉ được thưởng thức tiếng nhạc của thần chiến tranh. «Những tiếng động chiến tranh vẫn tiếp tục ngắt tuổi chàng thành những khoảnh hiện tại cự ngắn, không tương lai, dĩ vãng, mờ nhạt» (Nguyễn Vũ).

Linh không phải là một Hùng Cường mặc áo của Thiên Thần Mũ Đỏ, một Nhật Trưởng mặc áo bay, múa may, éo lả như những thiếu nữ mới về nhà chồng trên Tivi. Ta hãy nghe Nguyễn Vũ trong «khung cửa chết của người tình sỉ» viết về

ĐAU GAN! YẾU GAN

Nhức đầu mắt ngủ, ăn không ngon, chậm tiêu hóa, nỗi mệt mỏi, nỗi mệt mặt, nóng trong mình, bón uất, ban ngứa, Vàng da, dùng thuốc:

TRỊ BỊNH GAN Quảng An Hòa
(Số 1 đê trị gan và số 2 đê bồ gan)
Có bán ở các tiệm thuốc Bắc - K.N số 617
ngày- 18-12

AI ĐÃ BỊ BỊNH ĐAU TIM

thường hay bị: hồi hộp choáng váng xây xẩm mệt lả, ngất xỉu, bị mệt bất thường, về đêm thường mất ngủ giật mình sợ hãi, suy giảm thần kinh nên dùng thuốc: **BỒ TIM** Quảng An Hòa để trợ tiếp an toàn (Có bán ở các tiệm thuốc Bắc) KN số 616 ngày-18-12.

HO ! SIÊNG ! Các chứng SIÊNG kinh niên, ho cảm, ho đàm, khan, ho ran, tức ngực, ho nhiều ban đêm, ho lâu ngày, ho sặc hảy dùng thuốc Ho : **QUẢNG AN TIÊN** (có bán ở các tiệm thuốc Bắc).

D.T. : 90.722-K.N số 613 ngày 18-12-63

Làm cho da mặt được mịn màng.
Hết mụn có tàn nhang

Hãy dùng **MỸ DIỆN CAO**

(Thuốc xịt mụn QUẢNG AN HÒA)

Mỹ phẩm cần thiết cho nữ giới cũng như nam giới, mặt hết mụn, vết nám nhăn, nhót săn, tàn nhang trên da mặt ra nắng không nám đen, bảo vệ da mặt được trê không già (Có cầu chừng tại Tòa Thương Mai cầm bắt chước và giả mạo).

Tổng phát hành Nhà thuốc :

QUẢNG AN HÒA

169 Lê văn Duyệt Saigon —
KN số: 1250 ngày 28-6-65

cái thư lính ấm ở này: «Hình ảnh một người lính được tô son trát phấn trên sân khấu cải lương màn ảnh Tivi, hạ xuống thật thấp, ngang hàng với lũ người ghê lở, cùi hủi, mang trong giòng máu những con vi trùng Hansen ghê tởm truyền nhiễm».

Linh là người không biết hái hoa rừng để mang về thêu áo cho em, lấy sao trời để kết thành chuỗi cho em bé đeo. Linh cùng lầm chỉ biết kết vỏ đạn để làm máy bay phản lực cho con chơi vì không tiền mua đồ chơi cho con thì đúng hơn. Làm gì có thứ lính lẩn thẩn vào rừng mà hái hoa bao giờ!

Linh là người khoái hút thuốc vì ít khi được đàn bà con gái hôn môi thành môi lạnh cold vì cô độc, vì không có hơi ấm của mấy em gái hậu phuơng, vì mấy em gái hậu phuơng chỉ vẽ vời, chỉ làm dáng ngôn ngữ, chỉ biết yêu lính theo kiểu «ái tình hàm thụ».



Linh là người khoái uống cà phê phin vì cái màu đen quánh chính là màu sắc của thân phận họ ; hơn nữa cà phê phin làm họ có cái cớ ngồi lâu hơn trong quán để giết thời giờ trống rỗng không tiền, không tinh, không tương lai.

Linh là người khoái ăn nhậu, vì ăn nhậu làm tình đồng đội bay bổng lên, theo hơi men, làm họ quên được trong đồng phút mình là lính.

Linh là người khoái những người đàn bà trong ngõ hẻm, những người đàn bà năm mươi phút vì lính không có thì giờ, không có tiền để tham dự và điều khiển cuộc vạn lý trường chinh của tình yêu.

Linh là người hôn người yêu dài nhất, tê mê nhất. Tại sao vậy ? Đây là lý do : «Chàng ôm hôn Trinh cho tới lúc nghẹt thở như để bù đắp lại những ngày tháng xa vắng. Bao giờ Trinh cũng phải đầy Quân

ra, nũng nịu trách: ghét anh quá à, Quân chỉ cười, nói đặc giọng nguy biện.

— Người ta ghét bạn mới phải. Ngày nay, trung bình mỗi lần tính non là một phút thôi. Tôi xa bạn 2 tháng liền vị chi sáu mươi ngày. Đáng lẽ bạn phải để tôi hôn đúng một giờ». (Nguyễn Vũ),

Linh là người không có thì giờ để ngồi trước máy Tivi nghe hai ông Cai Tồng Liên Bộ Kinh Hải lải nhải một cách ấp úng về cái trò chơi giết lính đó, cái gọi là «thuế kiêm ướt» đó.

Linh là người biết rõ hơn ai hết, họ có thể đi duong bất cứ lúc nào, được phủ cờ lèn sơ mi cây bất cứ phút nào mà hàng tháng họ chỉ lãnh một số lương đủ để may một cái quần Tây và một cái áo sơ mi.

Linh là người muốn đám vỡ mặt lớp đàn anh ăn cắp ăn trộm. Ta hãy nghe tác giả trong nguyệt san Vấn tin tưởng của Hội phê bình Việt Nam viết !

«Chúng tôi, những người trẻ được lớn lên trong lay lắt, đói rách, và chết chóc đe dọa, được nuôi dưỡng hận thù. Chưa đủ tuổi trưởng thành chúng tôi bị bó buộc lao đầu vào cuộc chiến, hăng say chém giết ; Chúng tôi làm được gì khi cha anh bắt chúng tôi làm như thế. Chúng tôi đã đóng góp đầy đủ những điều cha anh đòi hỏi — lén lút đường chiến đấu để giữ yên bờ cõi, chém giết thật nhiều để kết liễu chiến tranh, nhưng đau đớn thay máu xương chúng tôi đổ ra để bảo vệ lũ người lòn khốn nạn, và ngay cả con em họ, là những người đứng ra có bỗn phận đóng góp với chúng tôi. Hàng trăm ngàn người trẻ có mặt khắp chiến trường hiểm tử hôm nay không được làm gì hơn thế. Đã thế chưa đủ, người lớn còn bắt chúng tôi đi tìm những cái chết khốn nạn vô lý, những lần cách mạng chỉnh lý, chúng tôi bỏ buộc phải bắn vào đầu bạn bè ở bên kia hàng rào dinh Độc lập. Tháng trận được gọi là anh hùng cách mạng, những danh từ lừa bịp mà chúng tôi không muốn, danh hiệu làm chúng tôi đau nhức. Thua trận chúng tôi bị kết án là phản loạn, chết bị rửa xả, rẽ khinh, sống bị đày ải...

(Xem tiếp trang 50)

Nói chuyện Machiavel thì nói luôn một thề. Machiavel, trong chương 3 cuốn «Lãnh Chúa» viết như vậy : «Với dân thì chỉ có 2 cách xử trí, hoặc là mors tròn, hoặc là chém giết, vì họ chỉ biết rửa những hận nhỏ mà không thể báo những thù lớn..»

Trong báo Cấp Tiến ra ngày 3-11, sau khi tường thuật buổi lễ «niệm cụ» tổ chức ở

Mỗi anh moi ăn thịt người Phi châu
đép tàu qua biển. Buổi chiều đầu tiên, anh
vào nhà hàng ăn, đọc lướt qua tấm thực
đơn do quản lý đưa ra, lắc đầu ngao
nguội, và bảo :

— Thời, tốt hơn ông nào đưa tôi
bằng danh sách các hành khách —



ÔNG ĐẠO CÁY

DÂN CHÚNG GIỐNG NHƯ TRẺ CON

Trong bài phóng sự về Thủ tướng trước, mấy ông ký giả báo Đời đã trích một câu của Machiavel là «Dân chúng giống như trẻ con, rất mau quên». May ông ký giả thật là báo đài. Các ông nêu lên câu ấy đúng vào lúc mà ở xứ Việt Nam, người ta vừa kỷ niệm Cách mạng, vừa tưởng niệm 2 cụ Ngô. Dân chúng, vốn tánh mau quên, mới có 6 năm thôi mà quên mẹ nó hết trọi, rồi không biết là mình đang kỷ niệm cách mạng hay là kỷ niệm 2 cụ Ngô ? Dân chúng lại đang lo âu cho cái bao tử lép xẹp nên nhiều người cũng quên luôn cả ngày kỷ niệm. Rút cục ai muốn niệm gì thì niệm, niệm Phật, niệm Chúa, niệm cụ hay là niệm bà, cũng được hết !

Chánh khách Phạm Thái qua là 1 người thường dân chân chính. Đứng trước cảnh người ta đi niệm cụ ông Thái thấy ngứa mắt, bức lòng.

Ông không biết nói cái gì, ông chỉ nhớ được một chuyện thôi. Machiavel, trong chương 3 cuốn «Lãnh Chúa» viết như vậy : «Với dân thì chỉ có 2 cách xử trí, hoặc là mors tròn, hoặc là chém giết, vì họ chỉ biết rửa những hận nhỏ mà không thể báo những thù lớn..»

Mà mối hận đó, thưa ông Phạm Thái, là mối hận nhỏ. Quả thật, dân chúng chỉ nhớ được mối hận nhỏ thôi. Ngay cả chuyện ông đi lưu vong 9 năm ở xứ người cũng là mối hận nhỏ nữa. Ông chỉ nhớ có 2 mối hận đó.

Còn mối thù lớn ? Mối thù lớn là ông Diệm ông Nhu đã phá vỡ cả 1 cơ hội lớn để xây dựng nước

Việt Nam tự do, phá vỡ cả khí thế mạnh mẽ của phe quốc gia bằng một chính sách gia đình trị, tiêu diệt hết các đảng phái, giáo phái quốc gia làm hỏng cả đại cuộc. Cả 6 năm trời rồi ren, thối nát, đói rách khổ nạn vừa qua cũng là hậu quả lâu dài của chính sách của ông Diệm nữa. Đó mới là mối thù lớn, ông chánh khách Phạm Thái ơi !

Nhà báo cũng trẻ con nốt

Nhà báo Tú Nörp ở báo Tiếng Vang đã đặt câu hỏi về vụ người ta vừa tổ chức lễ niệm cụ vừa nhắc lại di huấn của cụ. Dì huấn rằng : Tôi tiến hãy theo tôi. Tôi lùi hãy giết tôi. Tôi chết hãy trả thù cho tôi»,

Đàn anh Tú Nörp lấy làm lo sợ về cái chữ «trả thù cho tôi», cứ nom nörp lo sợ cho cái tình đoàn kết quốc gia. Thế là đàn anh không hiểu. «Hãy trả thù cho tôi», cái mối thù đó là mối thù lớn của người ta mà đàn anh không hiểu !

Bao nhiêu công của đầu tư vào một lanh tụ anh minh để mong thâu doanh lợi, bây giờ bỗng dung vốn liếng đi đời, làm sao mà không coi là một mối thù lớn được ! Nay là những cú gỗ trên rừng, này là các cơ sở kinh tài, này là độc quyền làm báo, này là độc quyền buôn gạo... bỗng dung tan ra mây khói. Người ta nhớ tới mối thù lớn đó thì người ta mới làm chánh trị được chứ !

Một nhà báo nữa là cha Du, thấy cha Lãm lâm râm niệm cụ, cha Du bèn cho báo Hòa Bình nhắc nhớ đến cụ chút xíu, kéo nhiều độc giả bỏ báo mình đọc báo nó. Trong một bài trên Hòa Bình, đã nhắc tới vụ Ngô Đình Diệm giết Vũ Tam Anh và Nguyễn Bảo Toàn (ông Nguyễn Bảo Toàn là chủ tịch Hội đồng nhân Dân Cách Mạng đã đóng vai chánh trong vụ truất phế Bảo Đại suy tôn Ngô chí sĩ, vậy mà đàn anh nỡ lòng nào lẩn với Ung bảo Toàn, ham gạo đang còn sống no nè phè phởn !) Báo Hòa Bình viết rằng khi hồ sơ vụ Nguyễn Bảo Toàn đưa vô cho cụ, cụ thẩy ra mà nói «Thủ tiêu nó đi». Chữ thủ tiêu của cụ không có nghĩa là giết, cụ chỉ nói choi vây thôi. Vậy mà bộ hạ của cụ đã đem giết Nguyễn Bảo Toàn với Vũ Tam Anh !

(Xem tiếp trang 50)

KIM DUNG

ngôi sao bắt đầu mờ

người viết :
HOÀNG HẢI THỦY

Là một trong số những người mê đọc tiểu thuyết KIM DUNG, tôi vẫn thường nói : đọc truyện Kim Dung là một lạc thú ở đời và kẻ nào không đọc truyện Kim Dung là đã mất một lạc thú ở đời, một lạc thú ta được hưởng mỗi ngày mà không phải tốn kém, phải hy sinh gì hết. Ngoài sự thống khoái của người thường ngoạn cái hay, cái đẹp, sau khi đọc những đoạn truyện hay nhất trong những bộ Đồ Long, Thiên Long... « người viết truyện » trong tôi thường nổi lên, tôi thường bàng khuâng tự hỏi : Tại sao Kim Dung viết được những chuyện hay, hấp dẫn, ly kỳ, ý nghĩa đến thế này mà mình lại không thể viết được ? « Câu hỏi lẽ tất nhiên là rất dễ trả lời : Tại vì Kim Dung có tài. Nhưng tôi không thắc mắc về chuyện tài năng. Tiểu thuyết Kim Dung theo tôi, sở dĩ hay, là nhờ tưởng tượng. Tôi nghĩ Kim Dung phải là người có bộ óc tưởng tượng phong phú khùng khiếp. Trong một truyện võ hiệp xa rời với thực tại, gần như không liên hệ gì đến cuộc sống trước mắt, điều kiện cần nhất và trước nhất là tưởng tượng. Tài thuật chuyện chỉ đến sau. Nhiều người có thể có tài thuật chuyện ngang Kim Dung nhưng ít người, nếu không muốn nói là không có ai, có óc tưởng tượng giàu có bằng ông.

Người giàu tưởng tượng thường là và phải là nghệ sĩ. Và nghệ sĩ theo tôi, phải có cái bè ngoài cũng nghệ sĩ. Cái là nội tâm thường hiện ra nhân diện. Nội tâm kỳ lạ, khác thường thì bè ngoài cũng khác thường. Vì nghĩ vậy nên tôi hơi thất vọng khi nhìn ảnh Kim Dung, người nghệ sĩ có óc tưởng

tượng kỳ diệu ấy có một bè ngoài rất thường—trông ông không khác gì một phú thương Hoa Kiều mà ta vẫn gọi là Ba Tàu ở Chợ Lớn—tôi không đòi hỏi nghệ sĩ phải đẹp trai, tôi chỉ đòi hỏi một vẻ khác thường.

Về khác thường đó tôi không thấy có ở Kim Dung. Cứ kể ra thi tôi cũng hơi khó khăn trong sự đòi hỏi này, vì quanh tôi thật không thiếu gì văn sĩ, thi sĩ nổi danh, thơ văn rất hay, trong không khác gì may mắn, thay cạo.

Trở lại với Kim Dung, ta thấy tên tuổi cùng những tiểu thuyết võ hiệp của ông được người đọc Việt Nam nhắc đến từ năm 1960. Đó là năm những bộ truyện đầu tiên ký tên Kim Dung : Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu v.v.. bắt đầu có người đọc. Đến khoảng năm 1963, năm nhiều biến cố chánh trị nhất trong nội bộ chính thể ta, ngôi sao Kim Dung sáng chói nhất với bộ Ỷ Thiên Ký, Đồ Long Đao — bộ truyện được gán cho cái tên rất cù lẩn là « Cô gái Đồ Long » — có những tờ báo Việt ngữ chỉ bán được nhờ Cô gái Đồ Long, có những tờ báo rách sấp đóng cửa nơi nhở Cô Gái Đồ Long bỗng dung hưng thịnh, có những anh chủ báo Sài Gòn phải lập bàn thờ truyền tử, lưu tôn năm năm cúng tế Kim Dung như một cựu tinh đại nhân. Có thể nói trong lịch sử tiểu thuyết nhật báo của chúng ta, chưa bao giờ có hiện tượng độc giả say mê theo dõi một « phoi o tong ». mạnh, đồng đến như hiện tượng đọc Cô gái Đồ Long.

Cố dịch giả Tiền Phong, người dịch bộ Đồ Long nổi tiếng nhất ở Saigon, sau khi hết bộ này, đã nói : « Sau Đồ Long, làm gì còn có bộ tiểu thuyết võ hiệp nào được kể là hay nữa... » Ý anh Tiền Phong cho rằng bộ Đồ Long đã đạt đến tuyệt đỉnh của loại văn chương võ hiệp. Nhưng sau Đồ Long, Kim Dung viết đến Thiên Long Bát Bộ, và theo tôi, bây giờ đọc lại cả hai bộ nói trên, tôi thấy Thiên Long Bát Bộ với những nhân vật đặc dị Đoàn Dự, Mộ Dung, Kiều Phong, Du Thân Chi, Hư Trúc, Thiên Sơn Đồng Mộ, Đoàn Diên Khánh, Đoàn Chính Thuần v.v... thật sự trội hơn bộ Đồ Long. Một trong những cái hay hơn của Thiên Long, là truyện có nhiều nhân vật hơn, cốt truyện thay đổi, biến hóa linh động hơn không như bộ Đồ Long lúc nào cũng chỉ xoay quanh Võ Ky. làm cho người đọc đòi hỏi cảm thấy nặng nề mặc dầu vẫn bị hấp dẫn.

Tôi thấy rằng không phải khi viết bộ Đồ Long mà là khi viết đến Thiên Long Bát Bộ (tức Lục Mạch Thần Kiếm, Kim Dung mới đạt đến tuyệt đỉnh của sự nghiệp tiểu thuyết gia của ông. Sau Thiên Long mới thật là không ra gì.

Bằng cớ bộ Hiệp Khách Hành đúng là 1 đứa con đẻ non và chết yêu. Hiệp Khách Hành mở đầu với hai anh em sứ giả Thưởng Thiện, Phật Ác đi phát thẻ đồng đài hấp dẫn đã kết liễu ngang xương làm mọi người ngạc nhiên.

Tiếp đó, Kim Dung viết Tiểu Ngao Giang Hồ. Tuy không còn hay như Thiên Long Bát Bộ nhưng vì nó vẫn là chuyện võ hiệp hay nhất đương thời nên độc giả lại theo dõi Tiểu Ngao. Đến thời kỳ này, một

hiện tượng khác xảy ra : việc (binh) Tiểu Ngao Giang Hồ, hoặc nói rộng hơn, là (binh giải) toàn bộ tiểu thuyết Kim Dung. Nhiều nhà văn Việt Nam viết về những nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung trinh trọng như viết về những nhân vật đã được thần thánh hóa của Tam Quốc Chí hay Thủy Hử. Một công việc mới xuất hiện trong nhiều tòa soạn : việc mỗi ngày đọc Tiểu Ngao trước mọi người, viết vài câu tán thổi, bốc thơm, giải, đoán và thưởng vò phat đàng theo Tiểu Ngao. Công việc nhàn hạ này được gọi là việc « binh Kim Dung » và giúp cho người bình được trả nhuận bút tối 10,000 đồng một tháng. Sự kiện này chứng tỏ tiểu thuyết Kim Dung còn « ăn khách » đến là chứng nào trên báo Saigon.

Cho đến hôm nay, bộ Tiểu Ngao Giang Hồ đã hết. Ta thấy có hai bộ tiểu thuyết mới được quảng cáo là của Kim Dung : Bản Bích Sơn Hà và Lộc Đỉnh Ký. Bộ Bản Bích Sơn Hà, cho tới ngày hôm nay, có vẻ là một bộ Kim Dung giả hoặc là một bộ « mèng » nhất của Kim Dung do ông viết từ những năm xưa, nghĩa là trước những năm ông năm được bí quyết viết truyện và viết những Võ Lâm Ngũ Bá, Thần Đầu Hiệp Lữ. Bộ Lộc Đỉnh Ký mới đăng được vài ngày chưa biết chân giả ra sao nhưng, theo nhận xét của riêng tôi, có vẻ là Kim Dung thật. Những trang đầu của Lộc Đỉnh Ký cho ta thấy một số nhân vật tri thức sống dưới thời nhà Thanh vừa diệt nhà Minh ở Trung Quốc. Nhóm tri thức này không chịu phục để chế Thanh Triều, họ ở ẩn và đang âm mưu diệt Thanh, hưng Minh. Họ coi nhà Minh mới là chính thống, còn nhà Thanh chỉ là bọn tiếm quyền. Sự kiện kể trên có thể được coi là đặc biệt Kim Dung, vì như chúng ta đã thấy, tuy là viết truyện đời xưa, Kim Dung luôn luôn đem việc đời nay vào chuyện. Đàm tri thức của Lộc Đỉnh Ký có thể được hiểu ngầm là tương trưng cho nhóm tri thức Trung Hoa hiện nay còn sống ở đại lục, họ chống lại chính quyền và sản của Mao Trạch Đông và ôm mộng đem tự do trở lại lục địa vàng.

Điều khổ sở nhất của một nhà văn là (luôn luôn phải tự vượt mình), những truyện sau phải hay hơn truyện trước. Vì Kim Dung đã viết những Đồ Long, Thiên Long quá hay nên bộ Tiểu Ngao viết sau của ông không còn gì là mới nữa. Những nhân vật và những chi tiết trong Tiểu Ngao chỉ là những bóng mờ và những bắt chước những cái hay của những bộ trước. Doanh Doanh không ác độc bằng Hán Tố Tố, không có quyền hành bằng Triệu Minh, Hấp Tình Đại Pháp của Nhâm Ngã Hành đến sau và không gùé gòé bằng Hóa Công Đại Pháp của Đinh Xuân Thu, Sát Nhân Danh Y Bình Nhất Chỉ làm sao sánh được với Diệp Cốc Y Tiễn

Hồ Thành Ngưu và Diêm Vương Địch Tiết Thần Y, Sinh Tử Phù, ngón vỗ công tối độc dùng để chế ngự quần hào. Khoa học, văn minh chừng nào thì trò bòp họng bát uống cục Não Thần Đan lâm cầm và què kệch chứng ấy. Hơn nữa, trong Đồ Long ta đã thấy có viền thuốc Đoạn Cân Hủ Cốt Tân xuất hiện rồi. Bọn Đào Cốc Lục Tiên là con cháu của Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông và hai lão quái Nam Hải Ngạc Thần, cùng Hung Cực Ác Vân Trung Hắc, Tạ Tốn bị mù mắt vì phi trâm trong một trận đấu trước Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi, trước khi bọn đạo sĩ Thanh Thành dùng Tồi Tầm Chưởng đánh người chết troi mà mặt mũi nạn nhân vẫn còn tươi tắn, vẫn như mỉm cười, Hán Tố Tố đã dùng chưởng đó đá tử bọn Long Môn Tiêu Cục.

Nhân vật và chi tiết của Tiểu Ngao vì không có gì mới lạ, trở thành nghèo nàn và không còn làm cho ta ngạc nhiên mấy. Truyền nghèo vì chỉ có mỗi một mối tình có thể làm cho ta thấy đẹp là mối tình của Hồ Xung và Doanh Doanh, trong khi Thiên Long có tới ba bốn mối tình đẹp tuyệt vời của Đoàn Dự với Vương Ngọc Yến, Kiều Phong với A Châu, Du Thân Chi với A Tử, thầy chùa Hư Trúc với Công Chúa Tây Hạ. Đã vậy Kim Dung còn sơ sót nhiều khi viết Tiểu Ngao, như việc đề mất tích nàng Khúc Phi Yến, cháu gái của Trưởng lão Ma Giáo Khúc Dương, không nhắc gì đến Nghi Lâm (tiểu sư phụ) của Vạn Lý Độc Hành Diên Bá Quang, quên luôn vai trò của Tả Phi Anh, con trai lớn của Tả Lãnh Thiền. Khi Tả Đại Công Tử nảy đêm xuất hiện ở miếu Dược Vương, nơi Lệnh Hồ Xung thi triển Độc Cô Cửu Kiếm đâm một nhát mù mắt mười mấy tên ma đầu đến làm khó phái Hoa Sơn, tác giả đã giới thiệu hìn là kẻ đã (lãnh hội) được vỗ công thượng thừa của Tả Lãnh Thiền. Vậy mà đến lúc họ Tả triệu tập toàn thể Ngũ Nhạc phải để lèn ngòi Minh chủ không thấy Tả Phi Anh đâu cả. Sau lần xuất hiện ở miếu Dược Vương đó Tả Phi Anh mất tích luôn. Lại còn chuyện bản nhạc Tiểu Ngao đã được Lệnh Hồ Xung đem tặng cho Doanh Doanh ở rừng trúc thành Lạc Dương, Hướng Văn Thiên lại móc ra từ lưng Lệnh Hồ Xung để rủ bọn Giang Nam Tú Hữu ở bên bờ Tây Hồ. Sự sơ hở này Kim Dung đã mắc phải một lần trong Thiên Long Bát Bộ.

Đó là chuyện chiếc nhẫn sắt của chưởng môn nhẫn phái Tiêu Dao. Nhẫn sắt này được Võ Nhai Tử trao cho Hư Trúc. Khi gặp Đồng Mụ, Hư Trúc đưa cho Đồng Mụ. Lý Thu Thủy tìm tới đánh Đồng Mụ ngã nằm quay lơ trên tuyêt, phóng kiếm khí chặt đứt một giò của Đồng Mụ đồng thời chém cụt cả ngón tay đeo nhẫn của Đồng Mụ để đoạt nhẫn sắt. Kịp

(Xem tiếp trang 41)

THUỐC MỚI VIÊN BỌC ĐƯỜNG midol tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH
Có bán tại các nhà thuốc Tây



«Đi chỗ khác chơi, thằng nhỏ, đừng có tò mò, lớn mày sẽ biết» Rõ ràng là gã đàn ông đã hẵn học lớn tiếng như thế khi hắn ta chợt thấy Tốn đứng trân trào tê dại dí chân trên sàn nhà ngo ngạc nhìn về phía cái hoạt cảnh bần thiểu. Người đàn ông một đay luồn vào mớ tóc thiếu nữ, mó tóc rối tung, một tay cho chạy xuôi theo sống lưng thiếu nữ. Thiếu nữ uốn cong người, và than ôi, cả thân thể như một cái tượng màu hồng đang tan chảy mướt mướt một giòng tuyết, dưới mắt Tốn. Họ đang bốc lửa, đang mặn nồng hay biến thành những giòng suối đục lờ tời lối.

Tốn vẫn đứng chết trân trên sàn nhà, nhìn vào cái gương chiếu hậu phía sau lưng Bố của anh. Nơi có hai thân hình đang quần siết nhau, hai cái đầu không nằm trên gối, hai chiếc gối xiên lệch, một cái gối rơi xuống nền gạch. Một tấm chăn mà trước đó phủ lên thân thể hai người bây giờ tấm chăn như một đám mây bay ra ngoài ngàn dặm giữa cái khung không gian xanh ngắt một mặt trời run rẩy, mặt trời sa đọa. Mấy mảnh vải là áo quần của họ như chắp cánh tung bay, chúng nó lảo đảo trong phòng. Cũng trong tấm gương chiếu hậu, hiện ra với Tốn bốn cái chân trần trụi, bốn cái chân rung rinh y như nhịp bước của những tên ăn trộm sau khi đã cầm trong tay một món đồ đặc ý. Cũng ngay trong khung cảnh đèn tối đó, Tốn chợt thấy một mảng mây trắng non và một khung trời xanh ngắt, thứ trời có thật, đằng sau lưng Tốn, chiếu rọi qua màn cửa, in trên

KÈ TÓI SAU

tấm gương lõa lồ kia, Tốn quay vụt lại chạy nhanh ra ngoài hành lang, bung mặt khóc rưng rức.

Dưới đường một bầy trẻ nhỏ đang chơi đùa. Tốn thầm lặng bước đi. Những giọt nước mắt trong vát vẫn cứ trào ra trên má : cái má căng sưng ngọt ngào của một đứa con trai mười ba tuổi. Tốn bước đi như thế, không biết đến lúc nào Tốn đã dừng chân trước một hồ nước. Cơn mưa đêm qua để lại một vũng trong vát : Tốn cúi nhìn cái đồng minh dưới đó.

Tốn lại vụt chạy đi, chạy thật nhanh. Từ đó về sau mỗi lần soi gương hay mỗi lần nhìn thấy cái bóng của mình đâu đó dưới một con nước sâu thăm Tốn chợt bồn chồn sầu túi. Nay mỗi lần bước vào phòng tắm thường hay đứng trâm ngâm với cái bóng minh dưới đó. Tốn lận lì lùng, sợ một nỗi sợ nào vu vơ, đau lòng, thứ đau lòng quá quắt, và hờn giận trùng trùng. Rồi Tốn không tắm nữa, anh bỏ đi lang thang. Có khi một ngày vào phòng tắm năm bảy lần mà Tốn không hề tắm. Có khi đi hót tóc Tốn nhảm mắt và chẳng bao giờ dám nhìn cái hình của mình trong tấm gương anh thợ hớt tóc. Một anh thợ hớt tóc hỏi Tốn tại sao làm vậy ? Tốn nói : tôi phải nhảm mắt vì nếu mở mắt tôi sẽ bỏ chạy mất, tôi sợ ông vừa cạo mặt cho tôi, có thể ông lại cắt cổ tôi nữa. Tốn hoang mang khi nhìn thấy mình đâu đó trong một lúc được phản chiếu toàn diện. Tốn đau.

Sau khi đứng nhìn cái bóng minh dưới hồ nước Tốn lại bỏ đi, mặt trời lên cao, thực sự chẳng còn gì bí mật : người ta đang làm những việc ban đêm giữa ban ngày, làm những việc kẻ lớn trước mặt

con nít, cần dục tình như cần ăn uống, biến đổi những gì thay vì hạnh phúc trở thành những gì ghê tởm, người ta nắm với nhau khi ngoài đường phố còn đầy sinh hoạt ; người ta không chỉ dùng chiếc gương để soi mặt, người ta dùng tấm gương để soi thấy một phần khoái lạc của mình biến thành hình hèt — có thể nếu vận dụng được mọi khả năng để kéo dài con say mê họ đã làm, có thể giết những sinh vật dòm ngó chung quanh để được lặng lẽ hưởng thụ với nhau họ sẽ làm. Giữa ban ngày, dưới bóng mặt trời thật sự tràn gian đã lõa lồ : y như trong một lò nuug với nhiệt độ cao mọi kim khí đã biến tính biến thể : cuối cùng đây chỉ là một hoạt cảnh chung chạ, một thử hợp thể không còn phân chất nổi.

Ngày hôm đó Tốn không về nhà. Tốn sợ phải nhìn lại mẹ anh.

Tốn sợ phải ghê tởm những người đàn bà.

Hồi nhỏ mẹ Tốn đã tấm cho Tốn nhiều lần lầm. Bà ta kỳ cọ thân thể Tốn. Bà ta còn lạ lùng gì hình hài đứa con yêu kiều có lần Mẹ đã hôn vào « cái gì » của Tốn kia chứ. Có lần Mẹ đã ghi cái đầu Tốn vào vú mẹ. Mẹ như rèn xiết với hạnh phúc, vì Tốn đã thực sự bú sữa mẹ, thực sự trân truồng cho mẹ vận chiếc áo, chiếc quần vào người ; Tốn ngả mình vào lòng mẹ, được mẹ ôm áp trong đêm khuya, mẹ ru hồn những giọng hát, những giọt ca dao, mẹ truyền sang người anh cái ấm áp tuyệt vời của người đàn bà. Cả hai đều sung sướng.

Cả hai đều truyền cho nhau hạnh phúc da thịt tươi nồng thơm ngát mênh mang (ai dám bảo rằng người mẹ không có dục tình khi được đứa con ngậm trọn cái vú người, được đứa con rúc mãi rúc hoài trong chăn đêm khuya, đứa con đứng trân tru với một cái thân bé bồng tinh khiết như chiếc tượng Đức Phật trong đêm Đản sanh). Tất cả cái gì xảy ra xưa kia giữa Tốn và mẹ, giữa ban đêm hay ban ngày, chỉ là những gì thần thánh tuyệt vời. Nó đẹp thật là đẹp. Nó kỳ diệu không thể nói.

Nó khác hoàn toàn cái gì ngày hôm nay Tốn thấy trong cái kính chiếu hậu bố anh và người thiếu nữ bạc phận kia. Không biết tại sao Tốn cứ nghĩ thiếu nữ kia là một kẻ không may. Tốn phẫn nộ khi thấy cha mình hành lạc với một kẻ khác. Không thể như thế. Ông ta không thể giàn tiếp bảo rằng : « mày thấy đây này, ngày xưa tao cũng làm như thế này mà có mày ». Thật là khốn nạn. Thật là ghê tởm phi luân.

Tốn nghĩ trong thâm tâm thơ ngày rằng đó là một sự vô tình. Chẳng lẽ người sinh thành ra Tốn lại đang tâm đánh vỡ cái thiên đàng trong Tốn. Nhưng Tốn phải bung mặt khóc lần thứ hai khi chợt Bố của Tốn nói chuyện với một người bạn già

Số là ngày hôm đó Tốn buồn rầu bỏ đi, nửa đêm chủ không biết làm gì, cơm không có ăn, nước không có uống, đêm xuống tràn ngập những hầm dọa

của nó, Tốn nhớ mẹ, nhớ những con cá vàng bơi lội trong hồ nước sau nhà ; chú Bé một mực chạy trở về nhà. Chú lặng lẽ như bé vừa qua cơn ác mộng, những hình ảnh tàn nhẫn kia còn mãi theo đuổi. Chú đi vào cổng sau, không dám gặp mẹ, nói với chị giúp việc cho chú cái gì ăn (mãi đến ngày hôm nay Tốn không hiểu tại sao Tốn lại có một thuở nhỏ không ngoan, đã cảm cứng đầu như vậy).

Chị giúp việc vừa thấy Tốn chị đã báo cho mẹ chú biết. Bà òa khóc, ôm Tốn vào lòng. Nhưng Tốn cố đẩy vòng tay mẹ ra. Tốn cúi mặt xuống, nín thở, bậm miếng, một lần nữa òa khóc, Tốn vùng chạy ra phía cổng. Suốt đêm hôm đó Tốn ngủ một giấc không mộng mị, nhưng khi trời trở sáng hôm sau, chợt nhìn thấy màu trời xanh ngắt qua cửa sổ, Tốn bỗn chồn không đâu : anh thấy cả một cái gì huyền diệu thơ ngày của tuổi thơ bị chà đạp một cách vô lương tri bởi người lớn.

Ngay lúc đó cuộc nói chuyện của ông Bố Tốn và ông bạn già vang vang bên phòng khách :

« Tại sao anh lại dẫn thẳng con anh theo, cho nó thấy cái cảnh tượng kỳ cục như vậy, Anh không sợ nguy hại cho thẳng nhỏ à. »

« Ô, cái việc đó tôi không ngờ. Tôi không ngờ có thể ngủ với con Lang ngay ban ngày. Tôi cố tình dấu thẳng nhỏ ngoài vườn nhưng nó len lỏi đầy cửa vào lúc nào tôi không hay. Kề ra thì mình bậy thật. Nhưng không sao, rồi nó sẽ lớn. Nó không ngoan biết rằng đó chỉ là cách xử sự trong lúc cấp bách. Còn cái việc nó lỡ thấy ấy à ; thôi coi như pha, trở thành một gã đàn ông, nó phải biết dữ tợn với đàn bà con gái mới được. »

Ông khách với một giọng hăng hái :

« Tôi không chịu cách cư xử của anh. Vô tình anh đầu độc con anh. Anh làm chết một cái mầm tươi. »

Một câu nói sống sượng, một tiếng xét đánh bèn kia phong vào đầu của Tốn :

«Có gì mà anh quan trọng hóa vậy. Ngày nay hai anh em ruột và hai thây trò, có khi hai bố con còn dẫu nhau đi chơi chung một cô gái nữa là. Tôi không quan niệm một các bi quan như anh dù tôi biết rằng việc thẳng nhỏ chứng kiến cảnh tượng đó là một điều không tốt »

Từ đó về sau Tốn quay cuồng giữa những gì là thực và ảo, giữa đêm và ngày, giữa những gì là giá trị, những gì là đáng phải loại trừ khỏi đầu óc đời sống con người. Càng lớn Tốn càng muôn quên đi buổi sáng hôm đó, nhưng không hiểu sao những gì đã in vào trí óc trẻ thơ những cái xấu nó càng hiển hiện rõ ràng.

Mãi đến lúc cắp vở đến trường Tốn vẫn chưa tìm được sự thẳng bằng đầu óc mỗi khi phải đứng nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi hay một cô bạn gái. Với Tốn, người đàn ông lớn tuổi nào cũng thế ; đứa bé trong anh ta đã tự vứt, chàng thanh

nên trong sạch nơi anh ta đã trốn đi, còn lại hán, với cái tuổi lớn tham lam vị kỷ, độc ác vô liêm — và nhất là bào chữa bừa bãi cho những gì mình làm lẩn. Còn các thiếu nữ, tất cả thật đáng thương: tất cả thiếu nữ dường như cô nào cũng một lần lõa lồ với riêng Tốn.

Tốn có cảm tưởng đã thấy tất cả những sợi lông mảng những thứ thịt co thắt, những ánh mắt quắn quại hay điều xấu của bất cứ thiếu nữ. Tốn nghe họ rèn khe khẽ, vừa lòng hay than van với họ ngay ngoài đường, dưới bóng mặt trời. Thiếu nữ? Cô đã nằm trước cái gương soi toàn chân dung chua?

Và Tốn tự nhiên có một thứ mặc cảm kỳ quái đối với thiếu nữ. Cô nào hình như cũng đã ngủ với cha mình, và nếu bây giờ, Tốn có bất tình với một cô nào đó, hóa ra Tốn đã loạn luân hay sao.

Thấy một cô gái Tốn nghĩ vẫn vơ rằng: xem nào, xem cô ta đã mặc áo quần vào lúc nào, xem nào, cô ta có phải là một nạn nhân không. Người thiếu nữ khi xưa trong trí nhớ của Tốn là một nàng yên lặng, nàng mở to hai mí hiền từ nhìn về phía Tốn, sau đó nàng nhắm tí mắt lại trong ngực Bố Tốn, thiếu nữ đó bỏ quên chiếc áo dưới gầm giường, bỏ quên đời sống cô ta trong trái tim của Tốn. Và thiếu nữ kia bây giờ đang sống ở đâu giữa cõi đời. Nàng có con? Phòng đứa bé chỉ nhỏ hơn Tốn có mười ba tuổi? Chắc là nàng đã có con?

Tốn ghi tên vào ban Triết: «để có dịp đọc quyển sách về phân tâm — để may ra tìm căn bệnh cho mình». Tốn nghĩ như vậy. Tốn vào Đại học. Sự học anh lại dở dang. Vào Thủ đức những ngày dài nằm quằn quại dưới vòm trời nắng thiêu đốt: «ta đã cháy thành than những ý nghĩ bệnh hoạn àm mốc một thời trẻ thơ chẳng?» Tốn tự hỏi. Tuần vửa qua tình yêu giữa Tốn và Nhã đã trả lời: không bao giờ những rong rêu tai hại kia lại bốc hơi trong hồn Tốn, chưa bao giờ Tốn lại một trí tuệ quang đãng. Tệ hại thê thảm hơn nữa, con bệnh có từ trẻ thơ nay nó dậy lên như một rùng nấm tràn lan: một lần Tốn bỏ trốn, Tốn chạy, cho xe chạy với hết tốc độ và suýt phải gãy tai nạn cho Nhã.

Một tuần nữa Tốn sẽ ra trường, sẽ mang súng đi về một miền nào đó, có thể Tốn có dịp giết người, có dịp làm những hành động có kích thích cực kỳ mạnh mẽ trong đời anh. Tốn sẽ say rượu.

Sau những ngày mệt nhọc chán nản Tốn có thể trở lại thành phố tìm đến một căn gác trọ nào đó, cùng với bè bạn vui chơi hành lạc thỏa thích: liệu Tốn đương đầu với những giờ phút lâm nguy về tâm lý đó như thế nào?

Nghé nói Tốn xin đi Ban mè Thuật. Anh tự nhiên thù hận Saigon, nơi trong đó có mái nhà èm ẩm của bố mẹ anh. Nhã không buồn vì việc Tốn xin đi Ban mè Thuật. Với nàng, đi đâu Tốn cũng chỉ chiếm có mỗi vùng đất nhỏ, mỗi cái giường nệm, mỗi sinh hoạt lẻ loi cô đơn, đi đâu cũng phần đất phiền muộn lơ láo này; giả thử anh Tốn có chết đi,

chòn ở đâu cũng là đất, từ đâu anh cũng có ngả về trời: cũng chỉ một cái hang lạnh vừa vặn một chiếc quan tài. Nhã không tin rằng Tốn sẽ chết. Tốn không thể chết được. Bởi vì nàng tin rằng hạnh phúc nàng không bao giờ chết...

Có điện thoại reo. Nhã nhởm dậy, chợt nhớ mình còn vận quần áo ngủ, chạy qua phòng bên, nhá ống điện thoại lên, phía kia đầu giây tiếng của Má nàng:

«Nhã đó hả con. Má có cho anh tài xế mang chìa khóa về nhà, con mở tủ lấy cho mẹ hai mươi ngàn đồng.»

«Con không biết tiền mà để ở đâu cả. Con không mở két sắt đâu. Nhã trả lời, đưa tay nhìn đồng hồ mười một giờ hơn. Đầu giây kia:

«Không, má không bảo con mở tủ két. Anh tài xế sẽ trao cho con cái chìa khóa tủ áo, trong đó có một cái ví đen, con mở ví đen đưa cho ông ta hai chục ngàn.»

Nhã hỏi gặng:

«Trong ví đen có bao nhiêu tiền.»

«Con đừng khiêu khích nữa. May đừng luôn luôn dở cái giọng đó. Tao có quyền xài tiền, biết chua. Tao đã thua từ sáng tới giờ nhiều lắm rồi. Ở đây ai cũng thua hết.»

Má thường thường có lý luận dễ thương như thế đó. Mỗi lần má thua tiền là má nói; ở đây ai cũng thua hết. Bà làm như mọi người mà thua thì bà dắc dĩ bà phải thua theo. Nhã hỏi lại, riết cợt:

«Canh bài buổi sáng này không có ai ăn sao má? Ai cũng thua hết hả má.»

Bà má cười trong ống nói:

«Ừa, ai cũng thua hết. Chỉ có một ông lạ mặt được thôi. May lấy lệ tiền mang đến cho tao. Con mắc dịch. Bùa nay may không đi học à.»

«Bùa này con ở nhà để mang tiền đến cho Má đây. Má à, con nhớ anh Mão quá má à.» Nhã cười trong ống nói, nghe má nàng nói hồn cái gì đó, rồi thả ống nói xuống.

Nhã nhớ người đầy tờ giấy trao tiền cho người tài xế rồi Nhã trở ra ngoài, rửa mặt súc miệng, thay áo quần, nhét một ngàn bạc vào người (con gái cái đầu tiền bạc trong người), vọt lên chiếc xe Honda phóng đến Saigon.

Đường sá vào giờ tan sở đông nghẹt, bụi bốc mù nắng thiêu đốt. Saigon chung khác chi cái ổ chuột vĩ đại, thứ ổ chuột cẩn thiết cho một thời đại trù ẩn. Qua khỏi ngã tư Phú Nhuận, Nhã thấy Nguyễn, con bạn mà trước đây bày vẽ cho Nhã hút thuốc, uống rượu. Vừa thấy Nguyễn, Nhã hỏi;

«È, cậu đi đâu đó. Bùa nay sao cái mặt có vẻ đưa đám vậy.»

Nguyễn ảm đạm:

«Ba tao chết rồi, chiều hôm qua, xe Mỹ cán. Nhã vội vàng hiền từ:

«Chết, tao xin lỗi may, Nguyễn, tao nêu toa

lúc mày đau buồn. Trời ơi, sao lại xe Mỹ có thể cán Bắc?»

«Ba thằng Mỹ chạy ầu. Ba tao đạp xe xích lô máy tránh sát vào bờ lề đường. Mỹ cũng tìm vào nó cán. Thê thảm quá mày ơi.»

Nguyễn ngồi lèu sau yên xe của Nhã, hai đứa vừa trò chuyện xe vừa chạy. Nhã:

«Chắc là mấy thằng Mỹ say rượu. Bùa trước mấy thằng Mỹ say rượu nó ném một cô gái lảng chơi xuống lầu. Có tiền túi nó làm gì không được. Như vậy có ai lo thủ tục bồi thường cho Bác không Nguyễn.»

«Có, nhưng mà đau đớn quá mày ơi. Bố tao mất chắc tao đi hoang quá. Tao nói thiệt với mày, từ xưa rày mày biết tao. Tao sở dĩ còn ở trong cái ổ chuột khổn nạn kia vì tao thương baba, Tao có thể chết vì Ba tao, Nay ông ta không may bị tai nạn... May đi đâu đây, cho tao về nhà.»

«Đĩ nhiên, tao đến nhà mày ngay bây giờ.»

Nguyễn là một đứa con gái xấu số. Nó có sắc đẹp tuyệt vời nhưng sinh ra trong một gia đình nghèo nàn, bố đạp xích lô máy, mẹ đi bán hàng rong nơi đầu hèm. Anh trai của Nguyễn là một cậu bé thông minh nhưng không chịu học hành, trở thành một du dăng. Năm kia Thành, tên anh trai của Nguyễn, bị đưa ra Nông Sơn nghỉ mát, Nay anh Thành năm ngoái nghĩa địa Đô thành. Bùa Tết Mậu thân buồn quá anh chết cháy trong nhà; gia đình Nguyễn gom góp lại những gì của Thành mang ra kiểm một chỗ đất chôn vui.

Nguyễn không muốn nhóc đến gia đình nàng trước mặt bạn bè. Trong số bạn gái chỉ có Nhã là thương Nguyễn. Với Nhã, Nguyễn không có cái mặc cảm nghèo nàn. Tuy nhiên dù hai cô gái có thân nhau đến bao nhiêu đi nữa thì giữa những bậc cha mẹ với nhau họ cũng khó trở thành bè bạn nhau. Ba của Nguyễn chỉ đáng là một gã tài xế cho Ba của Nhã. Họ đã có giai cấp. Người lớn đã đứng trong cái vòng vây ác ôn đó. Việc ông bố Nguyễn bị xe Mỹ cán có thể gây cho Nhã buồn buồn giây phút nào đó, nhưng đối với ông bố Nhã thì cái buồn kia không thể đến được. Cùng lầm ông chỉ xem cái tin vặt đăng báo và cho một cái thở ra thôi.

Nhà Nguyễn nằm trong hẻm đường Võ di Nguy.

CHUYÊN IN :

danh thiếp, thiệp cưới, lịch mạ vàng, phong cản... 1970

RẺ - ĐẸP - MỸ-THUẬT

CƠ SỞ ĂN LOÁT NGHỆ THUẬT

196, VÕ TÁNH — SAIGON — Đ.T. 90.570

(CÒN NỮA)

Từ đầu hẻm đã nhiều người xôn xao về cái chết của một tài xế xích lô máy.

Nhã cho xe chạy chậm chậm, qua khu nhà tôn thấp, chật. Rẽ qua vào ngõ hẻm thật hẻm. Dừng lại trước một căn nhà lá cuối con Kinh cầu Kiệu.

Mùi sinh bay lên đầy khu lao động, Nhã để ý dưới lối đi bằng một dàn cây những lớp sinh đã khô, nỗi trên mặt nó một lớp rêu xám. Nhìn đám trẻ nhỏ áo quần nhem nhuốc, đứa nào đứa nấy xanh xao, con đường quanh co chật chội, Nhã thương hại Nguyễn vò cùng.

Trong căn nhà lá nhỏ, chính gian giữa một chiếc quan tài đơn sơ được đặt tại đó. Phía trong là chiếc bàn thờ nhỏ, ngọn lạp cháy lung linh. Mùi nhang bay quanh quất, nhưng mùi nhang thơm không che lấp được mùi sinh thoái. Một chiếc ảnh chú Ba đặt giữa bàn (người ta gọi Ba của Nguyễn là «Chú Ba rượu đế», nhưng với Nhã, Nhã nghĩ rằng gọi Chú Ba là được rồi). Chú Ba trong ảnh là một chú Ba tóc ngắn, vúng trán nhăn nhéo, chả bao nhiêu tuổi nhưng chú như người đã tối sáu mươi; chú vận chiếc áo cụt: cái hình chụp làm căn cước này được sang lớn ra, sang vội vàng để trước bàn thờ. Mỗi người chết phải có một cái ảnh để trên quan tài, đi qua phố. Mọi người nhận diện hồn ta, và mọi người phải biết rằng: từ nay, một gã đàn ông như thế, như thế đó đã không còn trên cõi đời.

Má của Nguyễn vẫn áo trắng, chít khăn tang ngồi gục đầu vào cạnh quan tài khóc nức nở. May đứa em Nguyễn mỗi đứa một cái chụp tring trên đầu. Cả đứa chạy ra khoe với con nít hàng xóm về cái chóp mới và đẹp đó.

Nhã đứng bàng hoàng trước quan tài chú Ba, Nguyễn vừa đến nhà là gục xuống ngay cạnh mẹ khóc nức nở. Nhã ngồi xuống cạnh Nguyễn, đặt tay lên móng tay dài và mướt của đứa bạn khốn khổ. Nhã không biết nói điều để chia buồn. Cảnh huống đau lòng của bạn đã làm Nhã té điếng. Nhã đứng dậy đi chậm một cây nhang nhìn quanh quất cảnh vắng vẻ tiều điều mà chạnh lòng. Một tháng trước bà nội Nguyễn chết người ta đến nườm nượp, náo nòng hoa nào hương đèn, xe hơi đậu chật cả lối đi vào nhà. Nay Chú Ba qua đời trong một sự thờ ơ đáng thương, khi Nhã quay lại với Nguyễn, nàng chợt nhớ ra nơi ngực nàng có một ngàn đồng, hai ông Nguyễn Huệ nàng mang theo ban sáng..

PHÓNG SỰ TƯNG KỲ CỦA NGƯỜI HỌ TRẦN

Lính Thú đời này

Nhiều người bạn ngần ngại trong cuộc sống thường hỏi tôi :

Mày đi Lính, mày có biết lính là gì không. Câu hỏi giản dị, thật giản dị mà bất cứ ai, dù chưa từng khoác lên mình 3 thước kaki, đều có thể trả lời. Nhưng, với tôi: một người Lính, đã có vài tuổi đảng, rất ngại trước câu hỏi đó. Kè cả những đàn anh thân niên Quân vụ cũng chưa chắc đã dám can đảm vỗ ngực nhận mình hiếu Lính.

Do đó, tôi có thể « tự hào » khoác trên mình bộ đồ trận mà không cần lý luận về lính.

Hay nói khác một cách ngây thơ có dính chất « văn nghệ » Lính do ông ca-si Hùng - Cường, thường diễn tả, bằng cách ống-éo bên Mi-cô mà rằng : « Lính mà em... »

Những buổi tối cẩm trại là những thời giờ trống rỗng và dài nhất. Chúng tôi ngồi tán nhảm bên nhau. Câu chuyện nhạt nhẽo thường được kết thúc, bằng những sự ao ước đến nhiều nước miếng. Chúng tôi, thèm từng tớ phở tái nạm mõ gầu, thèm từng cộng hành chăn đến những nhất ớt mọng đỏ, hoặc thèm một miếng thịt gà đến rung cơ thể.

Việc giải trí cho Lính buổi tối trong những ngày cẩm trại ít có đơn vị nào nghĩ tới. Kè cả những đơn vị đồn trú tại thành phố cũng ít được săn sóc. Trong khoảng thời gian dài, quá dài... Chương trình giải trí cho lính quả là hao tổn. Thành ra, trong thời gian đó, Lính muốn tìm quên cho « thân

xác » bằng bất cứ phương tiện nào cũng được. Sau này Lính được tự do hơn, có thể tự lựa chọn chỗ ăn, chỗ ngủ hoặc chum đầu vào nha Thủy cục. Hai bên lề đường, cây cối đã được khai quang, thật quang để tiện việc chứa rác.

Người đàn bà ra đón tôi bằng cái nhìn rất xa lạ. Tôi trình bày lý do cuộc thăm viếng xong chị ta hát cầm nói :

— Mời anh vào nhà. Tôi là vợ Tòng.

Nghe lời mời cùng sự giới thiệu của chị ta. Tôi tự nhiên ngại ngùng và cuộc thăm viếng gần như mất hẳn ý nghĩa trong tôi.

— Mời anh vào.

Sự mời mọc vẫn thản nhiên thúc giục, tôi bước chân vào nhà chị ta hỏi tiếp :

— Nhà tôi không về hàn.

Theo đúng phép xã giao từ thuở học Quốc văn Giáo khoa thư. Tôi không muốn gây xúc động cho người đối thoại bằng ngôn ngữ quá đột ngột và trắng trợn. Thế nên, tôi đã cố trì kéo chuyện báo tin : Tòng đã chết hoặc nói theo văn chương nhà binh, thường gọi là : Đã anh dũng đền nợ nước.

Sau vài câu xã giao, tôi được biết vợ Tòng bây giờ có cái tên rất mới : « Miss Lucy ». Quanh tườn được trang trí bằng vài bộ tóc giả, vài bức hình Playboy và cái đáng chú ý nhất là bức hình Lucy chụp chung với một người Mỹ. Quanh tôi cuộc sống xa hoa và những nhu cầu vẩn minh của vợ Tòng vây kín. Tôi tần ngần nhìn

ngắm, trong khi Lucy với tay mở tủ lạnh, với câu hỏi rất tự nhiên :

— Anh uống gì. Bière nhé.

Tôi gật đầu như một cái máy. Lucy lấy hai hộp Bière. Tôi vẫn ngồi im loay hoay tìm cách mở đầu câu chuyện, bằng giọng kè kè tôi nói :

— Tôi được nghỉ phép thường niên...

— Anh mới về.

— Vâng.

Lucy nhìn tôi thật lâu, khiến tôi hơi bối rối, tôi xoay xoay hộp bia trong tay, hơi lạnh từ chiếc hộp toát ra, ngâm vào lòng tay... man mát. Bất chợt Lucy hỏi :

— Anh mang tin buồn về phải không.

Như kẻ chết đuối. Tôi chợt vui và cố tạo nét đau khổ để báo tin buồn giữa lúc đó, Lucy cười khà, rồi nói :

— Khỏi, tôi biết rồi, đối với tôi Tòng đã chết từ lâu. Hắn chết ngay từ buổi đầu, khi tôi rời Trung tâm nhập ngũ số 3. Anh tính coi, thời buổi này, làm vợ của Lính quả là một điều bất hạnh.

Tôi ngồi im thở dài nhẹ nhàng, trước mắt tôi, cái chết của Tòng lúc ẩn, lúc hiện... Tôi còn nhớ những đêm nằm mê với hắn,

Hắn cứ thấp thỏm cái chỗ nằm cạnh vợ bị kẻ khác chiếm mất và quả nhiên, đã có kẻ tới « xí ». Trách ai bây giờ, thời buổi này, có cái gì vững chắc đâu. Tình vợ chồng — nghĩa bè bạn — tình cha con, không còn cái « đẹp » của thời xưa.

Gương tiết hạnh của vợ chàng Trương, chỉ còn trong bài ca « Thiếu phụ Nam Xương ». Người Chinh phụ trong mấy trăm năm về trước — Dạy con đèn sách, Thiếp làm Phụ thân.

ĐÍNH CHÍNH.

Bài thơ « Biển Đông
Trời Hồng » đăng số trước,
trang 17, tác giả Trần Đức
Uyên, như mục lục đã ghi,
chứ không phải Phạm Ngũ
Yên. Xin cáo lỗi cùng độc
giả và anh Phạm Ngũ Yên.

DỚI.

Bấy giờ, cơn lốc vẩn minh đã cuốn cái « Từ Đức, Tam Tòng » của phụ nữ cất đi ở một nơi nào kín lầm. Cái chữ Trinh được coi như rất xa lạ đối với đàn bà con gái.

Nghi tối đây, tôi đứng dậy cáo từ Lucy thản nhiên tiến tôi ra cửa với lời dặn dò :

— Khi nào rảnh, mời anh lại chơi.

Tôi không biết nói gì hơn, cầm đầu đi và quên trao lại « giá tài » của Tòng cho vợ hắn.

Tình người hậu phương

Ra khỏi con đường, noi vợ Tòng cư ngụ. Tôi dừng bước ở một ngã ba — đốt một điếu thuốc, khói thuốc Quân Tiếp Vụ tự nhiên đắng nghét.

Tôi ném điếu thuốc tiếp tục bước. Đang lúc phân vân, lựa chọn cách phung phí cái phép thường niên. Bất chợt, có người cản tôi lại với câu hỏi vốn vã thân tình :

— Đi không.

Như một kẻ bị xâm phạm trinh tiết, tôi lắc đầu quầy quậy. Ké đối thoại vẫn tiếp tục dịu ngọt :

— Có em mới — ngon lắm —
Đi đi... trong một thoáng ý nghĩ
bỏ tiền ra thuê một người đàn
bà, chợt thành hình trong óc. Tôi
đứng đinh hời già.

— Bao nhiêu.

Như một người đi câu — chị ta giật nhanh :

— Đi vô, bao nhiêu cũng được
mà, dân chịu chơi cả, vô, vô đi.

Tôi cố gắng mình trước sự xô đẩy quá đôn hậu của chị đàn bà có cái thân hình pháp pháp và cái miệng lưỡi lành lợi :

— Đi, ở đây an ninh lắm.

Câu nói, như có sự cảnh tỉnh. Tôi nhìn lên, chợt gặp bốn chữ « Khu Cấm Quân Nhân ». Tôi cố tìm một nụ cười, cho hợp với nhân cách và bộ đồ trận màu Ô Liu. Chị đàn bà vẫn tiếp tục o bế. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay chị ta và cút thẳng. Từ phía sau, câu chửi rủa nồng nàn phóng theo. Tôi bước nhanh hơn và trong đầu chợt khôn ra.

Bất cứ ở Tỉnh hay ở Thành, khu đất nào có hình dáng chị em ta, thì nơi đó sẽ có ngay bảng

« hướng dẫn » sang 4 chữ thật mỉ mai « khu cấm Quân Nhân ». Tôi thú thật, tôi không hiểu tại sao, nhà nước lại « cấm » như thế. Nếu muốn tỏ uy quyền, thì tại sao không lái xe cây đến mà hốt cho bằng hết. Hà có gì, phải vác Lính ra chỉ điểm cho cái giống thích nôn œ.

Bất giác tôi phi curi, tay phác họa một cử chỉ vu vơ — Một tiếng còi ré lên. Người « chiến hữu » có kích thước, đầu đội nón đen — tay mang băng đen, khiến những chữ « cu-xê » trăng sáng rực rõ dưới nắng.

Sau khi xét hỏi gần rỗng các thứ giấy. Người chiến hữu thân mến nhìn tôi từ đầu tới cẳng mà chỉ dậy rằng :

— Lính trắng lè phè. Râu tóc lóm chốm, quần áo xộc xích, giày dờ tèm lem...

Nghe lời giáo huấn tôi riu rít cuí xuống cột lại ống quần đầu đó đi một đường nắn nì. Có lẽ, cái tình chiến hữu nó rung động trái tim người anh em. Tôi được tha bồng tại chỗ.

Rõ thật hú vía tôi tấp tèn đói bốt Đờ Sô đi tìm nơi nghỉ ngơi bàn tọa. Đây rồi, Thủ Đô có khác, cái gì cũng đầy đủ, tiện nghi. Tôi bước vào quán nước, tìm 1 chỗ ngồi, quán khắng đong, tôi gọi 1 chai 33. Từ ở trên cao âm thanh nhẹ nhàng vây bùa, tiếng cô ca sĩ nào đó, đang nỉ non những lời yêu lính. Chưa bao giờ người lính được các đัง nhạc và ca sĩ săn sóc kỹ như bây giờ. Bất cứ ở đâu, giờ nào, cứ thò tay mở máy thâu thanh, là y như rằng được nghe « người ta » vỗ về lính, cảm động đến trá nước mắt.

Trong khoảng tối của quán, trong không khí sặc sụa khói thuốc, tôi chợt nhớ tới những chiến hữu và gia đình họ. Hình ảnh người vợ lính với những đứa con ẻo ọt ôm ấp ngồi vây quanh một mâm cơm chỉ có một đĩa mắm cá xặt và dù thứ rau hái ở hàng rào quanh đồn. Người mẹ, ngồi kiên nhẫn xé từng con mắm chia cho con, trong khi đàn ruồi bu quanh rình dập... và cứ thế, những hình ảnh khác liên tục trôi trong óc. Tôi vốn ghét sự hồi tưởng — ghét nghe con số thống

đối lập với đàn ông

LANG !

Đàn bà con gái vốn hay nhở dai. Cách đây không lâu có một cuộc chiến tranh được mệnh danh là «chiến tranh ống chích» bùng nổ ! các nhà lang tây đã vác xo-ranh phang vào nhau tung bừng đê đòi chia nhau cái quyền cao quý và khả ái : được săn sóc đàn bà, được khám được, thẩn, đỡ mồ, được đỡ đẻ v.v... thấy các ông quá hăng hái sơn phết trái tim dành cho phái nữ, đàn bà thường cảm nặng đến phát.. rét !

Bây giờ hai phe làm chiến cũ lại.. tái chiến, và cũng lại đánh nhau.. vì đàn bà ! xúc động quá, nhiệt độ của giới hay đẻ, hay đau lại tăng lên dữ dội ! Các quan đốc lại tái xuất giang hồ trong những pha đấu khá rùng rợn nghẹt thở, cùng áp dụng một xảo thuật «Thầy đồ bóng, bóng đồ thầy» rất u lá... ngoạn mục Lần này họ không đánh nhau bằng vũ khí cổ điển, không vác ống chích, chích nhau. Họ tung vào nhau hỏa lực mạnh. Họ đã xài tới vũ khí nặng, ác liệt tàn nhẫn vò nhân đạo hơn. Họ đã lôi loại bom nổ chạm được bí mật dự trữ trong phòng kín để oanh kích nhau, dội lèn đầu, lèn mặt mũi nhau tung bừng.. Hai bên cùng tấn công sâu vào nội địa của nhau, đê truy kích lẫn nhau những tên phá hoại đang chui ẩn dưới khe suối trong hang sâu rùng rảm (!) Hai bên đều đáng ghi công vì đã chỉ điểm lẫn nhau những tên du kích nằm vùng chuyên kích vào đàn bà con nít ! Hai bên cũng gian khổ và can đảm bằng nhau vì đã phải tiến vào rùng rảm để săn đuổi địch. Rốt cuộc hai bên cũng bị tổn thất nặng, cùng bị vẩy bắn lám lem cùng bị thương tích trầm trọng ! Kẽ như đôi bên đều bị vỡ nợ vi.. cái của nợ !

Mấy tên du kích chui vào hang sâu, rùng rảm lâu ngày, quen ăn lông ở lỗ, quen sống nhờ cẩu xe nuốt tươi mấy cỏ bé.. mắt khẩn đỏ, đã đánh rơi trái tim người xuống khe suối, nên chúng đã biến dạng thành một giống.. lang rùng ! Ngày ngày trà trộn với loài người ở phô thị, loài dã thú đó vẫn đeo mặt nạ thầy thuốc, khoác bờ lu trắng.. Nhưng ai có đến gần mới thấy rõ hình thù gớm ghiếc, răng móm tanh tưởi của giống giết người đó, chửi ghê dành tặng cho bọn này là sát nhân, là đồ tể phá thai !

Mỗi nguy cơ đe dọa công cuộc bảo vệ mầm non cấm cai đẻ, cấm phá thai là đã đê cho giống lang rùng trà trộn lọt vào kẽ hở ! Mấy bộ mặt « học thức » mấy cái bằng cấp cao của đám những tên sát nhân vô tình đã lột mặt nạ, là giấy

(Xem tiếp trang 51)



LINH-TRANG phụ trách



trong nhà ngoài ngo

giảng-ngọc (giad[nh])

Kết quả

1523 món hàng lên giá. Cú sét đánh ngang đầu giới có đồng lương thấp và đứng tại chỗ. Người nghèo càng mệt rệp. Lúc này đi tới đâu cũng những lời.. nặng tai. Đến trạm xăng, ra chợ, leo lên xe lam, xe Tắc xi, cuốc bộ, vào sở, về tiệm ăn vv. Đầy những « Tiếng dân kêu », đầy « Thác mắc khiếu nại ».

Xăng là nhu yếu phẩm hay xa xí phẩm ? Mặc kệ ! nó cũng đã vọt lên 100 phần trăm rồi. Muốn hiểu nó là gì cũng được. Nó ở trong thùng xe Ca đi lắc thì là xa xí. Nó ở trong bình xế gắn máy của người có lương còm, là nhu yếu. Không mua được nhu yếu, thì cứ lè giò yếu ra mà.. cuốc.

Những hạng dân rách bao giờ cũng rách thêm. Dân có khóc thì hổ nước mắt càng trung sâu như mấy cái ổ nà ngoài công lộ gấp lúc mưa dầm. Có mấy mực ly kỳ nhân cái vụ tàng giá GN xin ghi đọc cho nó... đỡ buồn..

Di ô tô... buong...

GN có một ông chú, thất lùng buộc bụng hàng mây chục năm trời có món tiền còn gởi tại quỹ tiết kiệm. Ông tuyên bố rất héch : « Đè dành đó. Sẽ không thêm đi Honda nữa, sau này sẽ sắm xe bốn bánh đi cho oai. Bỗng nhiên xé 4 bánh nhào, vì thuế lên 800 phần trăm. Vết giá ào theo. Tiền kè như lùi. Số trứng gà vàng gửi

trong bì tiết kiệm coi như bị.. vỡ hết phân nửa. Thế là ông chú của GN cũng vỡ luôn móng đi ô tô, đành chạy dưới đất thở theo chuyến.. ô tô buong !

Vàng và tiền thưởng bắt gian thương

Vàng vọt lên từ 13.000d. lên 18.000d. 1 lường. Bọn con gái hay tính vụn như GN xút xoát Biết trước thế đi vay tiền xanh xít đít đuôi mua mớ vàng, bây giờ mang bán lại lấy lời xài cho khỏi mồi cõi đợi bóng ông thần tài thấp thoáng qua cửa mỗi kỳ có xổ số Kiến thiết.

Nghe tiền thưởng bắt gian thương phát ham. Đinh đi lùng để kiếm bạc xài đỡ trong cơn túng ngặt, nhưng có biết mặt mũi gian thương là đứa nào. Lâu lâu nghe tin trên báo lại tóm được mấy tên.. tép. Chán quá. Thôi chả thêm bắt thứ đó. Mất cả nhuệ khí anh hùng, vì chắc bọn đó thi chẳng hơn gì cái bón mạt rệp minh bao nhiêu. Còn tính kiém gian thương thứ bự mà xơi, thì có người bảo thẳng vào mặt : « Sức mẩy ? Đi lên trên cung tráng mà hái cam quýt.. ăn được thì hãy tính bắt gian thương thứ gõc.

Con gái bị.. kẹt
— Có mấy cô bạn gái xé lì bợt còn đi học, than thở : Điều này thì chắc phải a-đi-ơ sách đèn để đi làm sến, đi bán ba. Tiền còn phải lo mua gạo cho một nhà đồng anh chị em, tiền đâu mua chữ nghĩa ? Có nhiều cô định vác miếng lán xong và nhà khác. Các cô ấy nói : Thôi đi lấy chồng phúc cho rồi. Chồng nó sẽ lo nuôi ăn. Kệ xéc đàn ông ! Nhưng lại cũng bị kẹt. Đàn ông hối này.. khôn ra quái.

Thậm thà thậm thụt mần chuyện ái tình lảng nhăng lại cồn kêu rêu là ái tình xuống giá.. Họ còn khuyên cáo lẩn nhau rằng mờ tối cứ mờ, nhưng đừng có đại vác miếng ăn thêm về nhà mà té đỗ. Rủi gặp các bà.. được mùa sinh năm đê bày thì.. đói cả lũ. Kinh tế càng xiết, con gái càng.. bị kẹt. Bây giờ nghe hai tiếng kinh tế y như trẻ con nghe nhất ngôn. Sợ mất via ..

vào đời

nỗi lòng vợ con của lính

DIỄM TRANG

Trong cái giới được gọi là «lương ba cọc ba đồng» lương của người lính rõ ràng nhất, chắc nich nhất. Rõ ràng, chắc nich vì người lính và gia đình họ không thể có thêm được đồng nào ngoài khoản lương mà cả vợ chồng con cái đều thuộc lầu. Họ hoàn lâm (mong như thế !) bà xã của lính có.. vỡ đê thì đức lang quân mới được thêm hơn ngàn đồng bạc gọi là bồi hoàn hộ sản phi. Chẳng biết trong đám ba quân có được mấy người mong vợ làm bón để lãnh khoản tiền ấy ?

Những lúc tạm gọi là bình thường nhất, khi vật giá chưa «leo» bao nhiêu, khi thuế kiêm ước được xem như một quốc sách chura.., lên ti vi để làm khốn khổ đến cả mớ rau, mớ dưa, con tôm, con cá, đồng lương của lính cũng đã là một... tỷ lệ nghịch đối với gia đình họ rồi. Ngoài quyền đứng mũi chịu sào, xung phong diệt địch, ngoài vinh dự cao cả của người chiến sĩ, người lính và gia đình họ xem như không còn được quyền gì khác. Đồng lương quá trahiêm nhượng đã «trước» hết mọi thứ «quyền» của họ và vợ con họ.

Những nghề dễ lấy chồng

Ai cũng biết rằng có một số nghề nghiệp giúp cho các thiếu nữ dễ tìm một ông chồng hơn các nghề khác, có những nghề thuận lợi và có những nghề kém thuận lợi.

Nghề chiêu dãi viên hàng không đã giúp cho các cô dễ lấy chồng.. sang. Sự thê đó không do nghề mà do những người được chọn làm nghề này đều là những thiếu nữ xinh đẹp tính tình khá i và có vốn học thức.

Đến hàng thứ 4 là các cô nữ thư ký. Có nhiều người đàn ông lại không thích lấy người đồng nghiệp ngồi trước mặt hoài. Song trong các công, tư sở sự gặp gỡ hàng ngày cảm tình đã nảy nở và từ quen đến yêu và đến cưới nhau dễ dàng.

Đến các cô bán hàng là đứng vào hàng thứ 3, trong số các cô tuyển phu có kết quả khả quan. Các cô này sau thời gian không còn bán hàng

Nếu không được ở trại gia binh thi nhà của lính cũng chỉ là những căn nhà thuê, khuất lấp trong lòng hẻm hẹp. Vợ con lính là thành phần nhin giỏi nhất. Họ nhin đủ thứ vì họ thiếu đủ thứ. Chồng họ, cha họ là những thiên thần của chiến trường, là lý do run sợ, khiếp dám của địch quân vẫn không thể cải thiện phần nào cho họ được. Thời thi đanh khuyên nhau «buồn vui theo mệnh nước, nước ta nghèo bao ta giàu sao được ?»

Rồi người lính vẫn chắc tay súng, vẫn lao vào giặc để gặt hái chiến công. Tại mặt trận, chiến công của người lính nhiều thèm, cao thèm thì ở phía sau vợ con họ lại phải già tăng tinh thần đê.. chịu đựng.

Những ngày gần đây, khởi cần bầy tó, khởi cần than thở, cả nước cũng đã hiều được thực trạng về đời sống của vợ con lính. Họ bị vây chặt giữa vòng vây khủng khiếp và ác hại của vật giá nhảy vọt khan hiếm. Vòng vây ấy, đối với họ, quả là ghê gớm trong lúc hàng sư đoàn chính quy địch không thể tạo nổi một vòng vây đối với chồng, cha của họ tại mặt trận.

Từ trước đến nay người lính thường tuân lệnh sau khi lệnh đã ban nhưng có một điều, mọi người lính đều thực hiện trước khi huấn lệnh của thượng cấp đến với họ. Đó là việc họ đã khắc khổ, đã thắt lưng buộc bụng từ nhiều ngày tháng trước khi cấp lãnh đạo của quân đội nhắc nhở họ. Trong thâm tâm mỗi người, không ai muốn cái bụng mình bị thắt cái thân mình bị khổ nhưng.. đành vậy, biết sao ?

Vợ con lính không hề phát biếu gi cả, và thật tình họ cũng không còn chờ đợi gì nữa cả. Ngày nào họ cũng được nghe một vị nào đó của nhà nước đưa

(Xem tiếp trang 51)

họ khá, uy tín của họ họ cũng cao. Ai cũng xem cô giáo là người mẫu để chọn vợ.

— Trong giới đại học các nữ sinh viên được khoa thường được nhiều may mắn. Kể đến là các nữ sinh viên y khoa. Các cô này thường «nên duyên» với đồng nghiệp của mình, (LVP sưu tầm)

chuyện đàn bà

nữa, vì các cô đã rời bỏ nghề để về với phu quân. Các cô bán hàng thường lấy chồng nhanh lắm, cũng không lạ vì nghề nghiệp của các cô giúp các cô hàng ngày gặp nhiều khách hàng. Nhận xét chung các cô rất dịu dàng, chịu chuộng. Đàn ông bị mê chết rồi.

— Đến hàng thứ 4 là các cô nữ thư ký. Có nhiều người đàn ông lại không thích lấy người đồng nghiệp ngồi trước mặt hoài. Song trong các công, tư sở sự gặp gỡ hàng ngày cảm tình đã nảy nở và từ quen đến yêu và đến cưới nhau dễ dàng.

Những may mắn về các cô

nữ giáo viên cũng đáng chú ý.

Nghề cô giáo rất dễ có một tấm

chồng, vì hoàn cảnh của

Có nơi ghi nhận là chiếc cà-vạt

đã này sinh từ đạo binh kỹ mă

(Xem tiếp trang 52)

1. Có thể có những người lính VN không biết gì nhiều về ông Tr. Hưng Đạo hay ông Quang Trung, nhưng chắc là hầu hết lính VN đều biết rõ ông Nixon là TT nước Mỹ. Cũng có nhiều người lính VN không biết Hà Nội là gì, ra sao, cũng không đọc thuộc tên những địa danh VN, nhưng chắc là hầu hết lính tráng VN đều biết rằng Mỹ, hay là Hoa Kỳ, hay là Hiệp Chủng Quốc là một quốc gia to lớn, hùng mạnh, có lá cờ sọc và sao, và có những người lính vừa đen vừa trắng cao lớn, hùng hổ, lâm tiền đang đánh giặc với lính tráng VN ở VN.

Bài diễn văn đọc đêm thứ hai, ngày 3-11-1969 của ông Nixon, Tổng Thống nước Hoa Kỳ, đã nói rất nhiều và đặt hết tầm quan trọng vào một việc : Việt Nam Hóa Chiến Tranh.

Cái việc này tất nhiên là liên quan nhiều nhất đến lính tráng VN. Xem ra thì cái việc này làm cho lính tráng VN lên già, trở thành quan trọng, đáng hâm mộ thật nhiều. Ngày trước, lính tráng VN bị Mỹ chè cười nhiều lắm, nhất là cái bọn báo chí và cái gọi là dư luận Mỹ. Bọn đó thật buôn cười. Chúng nó sợ anh Charlie Nguyễn hay là anh VC mặc bà ba đen ghê lắm, nhưng lại khinh thường những người lính tráng VN mặc quần phục định huynh, có giày vò và súng ống do chính Mỹ cung cấp.

Hình như bọn Mỹ quên rằng anh Vi xi hay là người lính tráng VN mặc quần áo «tây di» do Mỹ cung cấp, cũng là người VN, và xét ra thì cũng đáng cho Mỹ sợ và nể ngang nhau cả.

Thực ra lính tráng VN mặc «tây di» khôn hơn anh Vi xi mà bọn Mỹ rợ rét lên nhiều lắm. Cái dại thứ nhất của anh Vi xi, và cũng là cái khôn thứ nhất của lính tráng VN là dù được Mỹ vò VN để đánh Vi xi từ 5 năm nay, chết gần 42.000 người, và giết được khoảng nửa triệu Vi xi. Dĩ nhiên là lính Mỹ đánh giặc giỏi, lại có súng đạn, bom biếc hay hơn, cho nên nếu Mỹ chỉ chết có 42.000 lính để hạ nửa triệu Vi xi.

2. Trở về cái chuyện chính sách VN hóa chiến tranh đối với lính tráng VN, chúng ta thấy ngay rằng Mỹ khôn thẹt. Cái chất VN trong chiến tranh này chạy trốn đi đâu

nguyễn hứa đồng



lính tráng với chính sách việt nam hóa chiến tranh của ông nixon

từ trước đến nay để đến nỗi bây giờ mới được Mỹ biết đến mà đem vô, rồi làm cái chuyện VN hóa ? Khi mà Mỹ nói đến hai lô danh từ «giảm Mỹ hóa chiến tranh» và «VN hóa chiến tranh» vô tình Mỹ đã thú nhận nhiều chuyện làm. Chuyện thứ nhất là cái chuyện đã phải có ngoại trưởng (lúc bấy giờ là John Foster Dulles) mà chỉ cử một đại diện hàng thứ trưởng, là ông W.B. Bedell Smith.

Lúc đó, Mỹ đã lộ dụng ý : không chịu trách nhiệm gì về hội nghị Genève nhiều, cũng chỉ ủng hộ Pháp chút đỉnh thôi, không nặng lắm, và chuẩn bị cho cái lúc mà Mỹ trực tiếp nhảy vào VN, Mỹ hóa VN, Mỹ hóa chiến tranh VN. Chuyện đó xảy ra ngay sau hiệp định Genève, lúc tự dung Mỹ nói lòng nhân đạo, gửi hàng đoàn tàu sang VN chờ người di cư, lại gửi bao nhiêu đồ viện trợ cho dân di cư, rồi cứ thế gửi tiếp đoàn cố vấn này đến đoàn cố vấn khác, tăng từ một phái bộ quan sát quân sự bên cạnh bộ tư lệnh Pháp có vài chục mảng đến một số cố vấn quân sự 6.000 người, và cuối cùng là một đạo quân 545.000 người vào giữa năm 1968. Thế là VN được Mỹ hóa. Chiến tranh VN được Mỹ hóa.

Bây giờ cái giai đoạn Mỹ hóa kẽ xong rồi, hết cần thiết rồi, và

thì phải nói chuyện khác, làm chuyện khác : tức là Việt Nam hóa chiến tranh đó mà. Thực ra chỉ là chuyện giảm Mỹ hóa chiến tranh mà thôi, đúng như Mỹ vẫn ngoạc mồm nói ra một cách công khai mà chẳng ngượng chi hết và tiếng Mỹ thì gọi cái chuyện đó là «desamericanization of the Viet Nam war».

Lính tráng ta nên biết rõ như vậy để tính công chuyện của mình, để đừng tưởng bở mà hổ to. Thực ra 2 chuyện giảm Mỹ hóa, và VN hóa chiến tranh vẫn đồng nghĩa với nhau luôn luôn. Nó đồng nghĩa ở cái đồng từ «hóa». Nghĩa là luôn luôn phải có Mỹ, để có thể giảm, và cũng luôn luôn chưa hoàn toàn VN để có thể tăng VN hóa, tiếp tục VN hóa. Giả sử Mỹ không còn can dự chút nào đến VN nữa thì còn lấy gì để giảm Mỹ hóa ? Hoặc giả sử Mỹ trao hết mọi chuyện cho VN, ngay một lúc, thì còn lấy gì để VN hóa ? Cho nên giảm Mỹ hóa hay là VN hóa đòi hỏi 1 điều kiện cần bản trong nguyên lý của nó, phải có Mỹ và Mỹ chỉ thay đổi, chỉ giảm, chỉ châm chước sự can thiệp của họ mà thôi, và không hề bao giờ có nghĩa là Mỹ hết còn đóng trò gì ở VN nữa. Dĩ nhiên là Mỹ chỉ giảm Mỹ hóa những gì Mỹ không khoái, chẳng hạn cái chết, chẳng hạn sự khổ cực trong chiến tranh. Và dĩ nhiên Mỹ cũng chỉ Việt Nam hóa những cái gì Mỹ không khoái cho lắm. Chắc chắn Mỹ sẽ không giảm Mỹ hóa để Việt Nam hóa tòa đại sứ Mỹ đâu. Chắc chắn Mỹ cũng sẽ không giảm Mỹ hóa để Việt Nam hóa cái quyền tự do tìm chỗ mua bán ngoài khối Mỹ kim đâu.

3. Đối với lính tráng VN thì cái chuyện Mỹ hóa hết sức rõ rệt : trước đây lính tráng VN còn xài một số súng Pháp, cối xạ Pháp bấy giờ tất cả súng ống, đạn dược, chiến cụ đều của Mỹ rào troi. Bây giờ VN hóa chiến tranh có nghĩa là lính tráng VN sẽ dùng súng Mỹ chiến cụ Mỹ tất cả, nhưng Mỹ sẽ cố để càng để lại ít xác chết lính Mỹ trên chiến trường VN, càng ít chứng nào càng tốt chứng đó. Và điều này gọi là giảm Mỹ hóa chiến tranh VN. Tất cả những trò đánh nhau, bắn nhau giết nhau, sẽ do người VN làm lấy và điều đó gọi là Việt Nam hóa chiến tranh.

Chiến tranh VN giúp Mỹ chứng minh được hai điều : Một đạo quân du kích không cách gì thắng được quân đánh bộ của Mỹ, và súng khối cộng sản không hay hơn súng Mỹ ; đó là điều chứng minh thứ nhất ; điều chứng minh thứ hai là có thể tập tành cho một dân tộc binh súng Mỹ giỏi, và đánh lại quân du kích cộng sản được, mà không cần sự hỗ trợ đông đảo của quân đánh bộ Mỹ. Nước Anh đã chứng minh điều đó ở Mã Lai Mỹ đã chứng minh điều đó ở Phi Luật Tân. Nhưng trường hợp VN đặc biệt hơn, cần phải chứng minh được ở VN thì mới sáng tỏ lập luận của Mỹ, và mới làm cho khối cộng sản ngán. Bây giờ trong chính sách Việt Nam Hóa chiến tranh Mỹ đang chứng minh điều thứ hai : những người VN cầm súng Mỹ có thể đánh Cộng sản hay không kém gì lính Mỹ. Đó là tất mục đích của chính sách Việt Nam hóa chiến tranh.

Anh cộng sản hổ to rồi : đã mời Mỹ vào, gây cơ hội cho Mỹ đến, bây giờ lại tự biến thành những con mồi để Mỹ tập cho những người VN cầm súng Mỹ ban cho mau giỏi. Dĩ nhiên theo luật phản ứng tự vệ và phản ứng sinh tồn thì hễ anh cộng sản khà lên một chút, anh chống cộng sản cũng phải khà theo lên, và cứ thế cuối cùng anh chống cộng sản ở VN sẽ là chiến sĩ chống cộng sản giỏi nhất Đông Nam Á, nếu không nói là nhất thế giới. Rồi đây quân đội VN chống cộng sẽ là quân đội chống du kích hàng đầu, sẵn sàng đi cứu viện những nước gặp nguy cơ cộng sản chẳng hạn Cao Miên, Thái Lan, Mã Lai Á.

Trước đây trong một bài tựa đề «không nên việt nam hóa chiến tranh chỉ nên việt nam hóa hòa bình» tôi có viết rằng không thể nào thành công trong việc Việt Nam hóa chiến tranh VN được. Tôi viết như vậy với cái ý là cái chuyện giảm Mỹ hóa và Việt Nam hóa chiến tranh sẽ không bao giờ hoàn tất, để Mỹ có thể hoan hỉ, tho thói đù khôi VN 1 cách hoàn toàn. Nhưng nếu theo quan niệm như trình bày trên, nghĩa là lúc nào Mỹ cũng có chuyện để hóa, lúc nào cũng có Mỹ để giảm Mỹ hóa, lúc nào cũng chưa được nhiều tinh chất VN để VN hóa thêm

chút nữa, nếu theo quan niệm đó, thì chuyện giảm Mỹ hóa chiến tranh và VN hóa chiến tranh hiện đang thành công rực rỡ.

Bằng chứng, độ sau rày lính Mỹ hăng tuân chết non 100, trong lúc trước đến chết vài trăm, có lúc lên non 1000.

Bằng chứng độ sau này tỷ lệ lính VN chết cao hơn tỷ lệ lính Mỹ chết, Điều này không do tôi nói một mình, mà chính sở thống kê Mỹ nói ra, công bố, và lấy làm hoàn hỉ, và coi đó là bằng chứng của sự thành công trong chính sách giảm Mỹ hóa chiến tranh và Việt Nam hóa chiến tranh. Mỹ không nói dán chuyện một vị tướng tài VN điều khiển một trận đánh đẹp, mà Mỹ chỉ thống kê như kể trên để làm bằng. Tức là Mỹ không tính chuyện giảm Mỹ hóa và Việt Nam hóa trong bộ phận chiến lược mà chỉ tính chuyện giảm Mỹ hóa và Việt Nam hóa ở cấp bộ chiến thuật, cấp bộ ngưu lính cầm súng M16.

Theo quan niệm của Mỹ thì lính tráng VN càng bầm cõi súng M16 càng nhiều, càng có nghĩa là giảm Mỹ hóa chiến tranh và VN hóa chiến tranh nhiều hơn, thành công rực rỡ hơn. Mỹ cũng không thể quan

XEM TIẾP TRANG 53

Chạy Xa Tới Vây.

Nửa đêm nghe súng địch vang lừng một anh lính ở mặt trận, hoảng hốt, co giò bỏ chạy về hậu tuyến. Càng nghe nô nức, càng chạy hăng. Bỗng bờ, lượt bụi, bắn súng bắn chết, cố chạy thực mạng không còn biết mình chạy xa bao nhiêu nữa. Bỗng nhiên, giữa trời tối thiui, anh chàng đang trú ẩn một «chướng ngại vật». Giật mình, anh lính dừng lại sờ mó cái «chướng ngại vật» và nhận thấy đó là một người. Sau đó, anh lại sờ lăn lăn trên và thỉnh lình nhận ra «chướng ngại vật» lại có mấy cái lòn trên vai. Nên nhớ chuyện này xảy ra đã lâu thời còn dùng lòn trong nhà binh.

Anh lính với vầng nghiêm cái rập trong bóng tối, đưa tay lên chào :

— Dạ, thưa Trung úy.

— Tôi không phải Trung úy; «chướng ngại vật» trả lời.

— Dạ, dạ... thưa Đại úy.

— Hừm... hừm... tôi không phải Đại úy.

— Dạ, dạ, dạ... thưa Tiểu tá...

A... a dạ thưa Đại tá, anh lính luồng cuồng.

— Hừm. Tôi cũng không phải Đại tá đâu. Tôi là Tiểu Tá trưởng đây. Anh lính càng run hơn nữa, tìm cách xin lỗi.

— A... a... vâng Dạ... thưa Tiểu Tá... Tôi... tôi... ô... không ngờ mình chạy xa đến như vậy.



n g u y ē n d u y h i n h

người chết có thể nói chuyện với người sống không?

**Nói chuyện cơ bút, phù chú,
trù tà, chú ếm**

Người Việt-Nam ta, cũng như các dân tộc Á Đông khác tin rằng có một thế giới vô hình của người đã chết, và thế giới này cũng chia ra làm nhiều cấp bậc như ở thế-gian vậy.

Bực siêu phàm thoát tục, trí tuệ cao minh thì làm bức thánh. Người sống hay trung cang nghĩa khí thì chết làm Thần. Kẻ hay vô bổ thí nhưng cũng hay sân si thì làm Quý vương, cầm đầu các loài Quý khác.

Kẻ ngu si độc ác thì làm quỷ đói. Những kẻ chết bất đắc kỳ tử thì làm ma, gọi là những cô hồn uồng tử. Kẻ phạm các tội nghịch luân và thập ác thì bị đọa địa ngục, còn ghê rợn hơn túnguc thế gian.

Vì thế cho nên nhân gian lập Định, Miếu để thờ bức Thánh Thần. Các gia đình làm giỗ chạp để cảm thông với những người đã khuất. Ngày 16/10 (âm tháng 7) thì lập đàn làm ma chay cùng Cõ Hồn.

Lòng tưởng nhớ Tô Tiên, tưởng nhớ những người đã khuất bông và sự ham muốn biết hoàn cảnh thế giới «bên kia» thúc giục người ta tìm đủ các cách để tiếp xúc với «kẻ Vô hình». Do đó mới có việc «đánh đồng thiếp» có «đồng bông» và việc cầu cơ xây bàn.

Môn cầu cơ đề nói chuyện với các Linh hồn không riêng gì ở nước ta mới có. Môn này phát

sinh đầu tiên tại HK hồi đầu thế kỷ 20 và tràn lan qua Âu châu. Tại Đức, Pháp, Ý, Bỉ, Hòa Lan và Anh quốc những Hội Thông Linh (Spiritisme) mọc lên như nấm.

Vào năm 1920 môn Cầu cơ thông linh (nói chuyện nhau với các Linh hồn) từ Pháp du nhập vào Việt Nam. Trong các giới công tu chức, học sinh, người ta họp nhau từng nhóm ba bốn người, giữa đêm khuya tĩnh mịch bày các cuộc cầu cơ với nhau.

Ban đầu người ta còn dùng lối «xây bàn» tức là đeo gỗ thành hình quả tim gọi là «Cœur» (do chữ Coeur) rồi 3 người đặt tay lên đó, hễ cơ chỉ chữ nào thì ghi chữ ấy để chép lại thành câu.

Về sau người ta dùng hẳn đồng tử (Medium) cho cầm chiếc giờ bằng tre có cầm chiếc đưa ở đầu để vẽ chữ lên trên cát, hoặc trên mặt bàn. Môn này gọi là «Thủ cơ chấp bút».

Lúc bấy giờ trên phụ trang văn chương của các báo thỉnh thoảng có những bài thơ «cầu cơ» xuất hiện. Nhiều bài lời lẽ cao siêu bay bướm có vẻ rất «thần tiên».

Dần dần về sau, có người tìm thấy nơi những bài thơ «cầu cơ» những lời dạy có tính cách đạo đức. Do đó mới nảy ra cái ý nghĩ «tìm học nơi các Chơn linh», dùng lối thủ cơ chấp bút làm phương tiện học tập. Trong số những bài thơ «thần tiên» đã cầu được, người ta thấy có bài của các danh nhân tiền

bối Đông Tây như Victor Hugo, Phan Thanh Giản, Quan Công v.v.

Chẳng biết có phải các vị ấy giáng cơ làm thơ hay không vì không có phương pháp khoa học nào chứng minh được, nhưng nếu cứ suy xét lời lẽ trong các bài ấy thì thấy có lắm khi rất đúng với khẩu khí của mỗi nhân vật thuở sanh tiền,

Đè các bạn suy nghiệm, chúng tôi chép lại một bài ký tên «Tả quân Lê Văn Duyệt» như sau : «Kìa anh nọ khoe tài ý mạnh, Cuộc tang thương khó lánh tốn vong,

Mười phân hết bảy anh hùng, Lắp chôn bè cả, tham lòng hại nhân oOo

«Nhứt khói tỏa mây bao núi áng, Trầm về Tây, thán oán nỗi gi, Công bình máy tạo khôn ly, Bụng làm dạ chịu sầu bi nỗi nào ?

oOo

«Đức thì lại gặp cơn nguy biến, Chống thiên Công u hiền làm sao : Xót tình công lập biệt bao :

oOo

Mưa tàn gió rã, héo xào cây xanh,

oOo

«Pháp mầu nhiệm miệng lành dạ

độc,

Nào hay đâu phước lộc theo mây,

oOo

Ngàn năm chỉ có một ngày,

oOo

Hang sâu vực thẳm, mìn bảy

minh sa.

«Ý tâm đâu, ba đào gấp lúc, Cũng như ai trong đục thỏa tình. Nhục rồi lại tới hiền vinh, Vinh rồi lại nhục, thế thường xưa

nay : Bài thơ trên do một nhóm các nhà tri thức cầu được biết thời cuộc trong năm 1940-41. Lúc ấy khói lửa chiến tranh bao trùm khắp Đông Tây. Đức đã tiến chiếm một phần lớn Châu Âu, Nhật Bản sà soạn tấn công Anh Mỹ và các đế quốc thuộc địa ở Thái Bình Dương. Những lời lẽ có tính cách tiên tri trong bài thơ trên đều ứng nghiệm cả.

Mặc dầu vậy, các nhà khoa học vẫn không tin có một thế giới vô hình. Các nhà phân tâm học (Psychanalyste) cho rằng môn cầu cơ thông linh chỉ là một lối «viết tự động» (Écriture automatique). Những chữ do người thủ cơ chấp bút viết ra là tự trong cái tiềm thức của y và những người chung quanh phối hợp lại, ảnh hưởng lẫn nhau và phát hiện ra thế thôi, chứ không phải do 1 hay nhiều «đảng thiêng liêng» nào chỉ vẽ cho cả.

Tại Anh và Pháp quốc, nhiều cuộc tranh luận xảy ra rất sôi nổi giữa các nhà Thông linh và các nhà khoa học. Một đảng chủ trương có một thế giới vô hình và những Linh hồn trong thế giới vô hình đó có khả năng giao thiệp với người sống hiện tại qua một hạng người gọi là đồng tử. Hạng đồng tử này có tính cách đặc biệt do bởi cái trạng thái tâm lý của họ.

Có hai hạng đồng tử (Medium) :

1.—Những đồng tử tự nhiên. Hạng này có khả năng «làm trống rỗng tâm hồn» của họ để cho các Linh hồn ở ngoài nhập vào mà không cần phải tập luyện gì hết.

2.—Hạng đồng tử thứ hai được huấn luyện cẩn thận. Họ phải sống theo các kỷ luật riêng như cữ thịt cá, tập tham thiền, cữ việc dâm dục, v.v...

Phe các nhà khoa học thì chống lại, không công nhận có 1 thế giới vô hình nào ngoài thế giới hữu hình hiện tại mà giác quan có thể nhận được và khoa học có thể chứng minh được.

Thủ Cơ Chấp Bút như thế nào ?

Tại Việt Nam, một giáo phái chuyên dùng cơ bút là Cao Đài, giáo phái này có riêng một cơ quan chuyên việc thủ cơ chấp bút, gồm toàn những đồng tử

chuyên môn. Họ ăn chay trường và phái tuyệt dục hẳn.

Dưới đây là bài cơ dạy phương pháp «thủ cơ chấp bút» của Cao Đài ;
3 Janvier 1926

**Ngọc hoàng thượng đế
viết Cao Đài**
Tiên ông Đại Bồ Tát Mahatát
Giáo đạo nam phương
Thủ cơ chấp bút

«Thủ cơ hay là chấp bút phải để cho thân tâm thanh tịnh mới xuất Chơn thần ra khỏi phách, đến hồn Thầy nghe dạy.

«Thì khi chấp thủ, tuân theo «Chơn thần nói lại mà viết ra, mường tượng như con đặt để con hiểu đặng vậy.

«Chơn thần là gì ?
«Là Nhị xác thân (Périsprit) là xác thân thiêng liêng.

Khi còn ở nơi xác phàm thì rất khó xuất riêng ra được, bị xác phàm kéo níu.

«Cái Chơn thần ấy của các Thánh Tiên, Phật là huyền diệu vô cùng bất tiêu, bất diệt. Bực chơn tu khi còn xác minh, nếu đắc Đạo, có thể xuất Chơn thần ra trước buồi chết mà vẫn du thiên ngoại. Cái Chơn thần ấy mới đặng phép đến trước mặt Thầy.

«Như chấp cơ mà mê thì chơn thần ra trọn vẹn khỏi xác, Thầy mới dạy nó viết chữ chi đó, nó đồ theo. Thầy nói tên chữ, xác nó cầm cơ viết ra. Ngoài nói tên chữ trật, nó nghe đặng, nó không chịu. Thầy buộc phải viết lại và rầy kẻ đọc trật ấy.

«Còn chấp bút, khi Thầy đến thì làm cho Thần con bắt định một lát, cho Thần xuất ra nghe Thầy dạy, còn tay con thì tuân theo các kỷ luật riêng như cữ thịt cá, tập tham thiền, cữ việc dâm dục, v.v...

«Trước khi thủ cơ chấp bút thì phải thay y phục cho sạch sẽ trang hoàng, tắm gội cho tinh khiết rồi mới đặng đến trước bửu điện mà hành lễ, Chớ nên thiếu sót mà thất lễ. Nếu chấp cơ thì phải để ý thanh bạch, không đặng tưởng đến việc phàm. Tay chấp cơ cũng phải xông

hương khứ trước, tịnh tâm một lát rồi phải để tinh thần tinh tấn mà xuất ngoại dặng đến hồn Thầy dạy việc, Phải có một Chơn linh tinh tấn mới mầu nhiệm huyền diệu. Phải tinh trai mới dặng linh hồn tinh tấn. Phải tập tành chí Thánh, Tiên, Phật, mới phò cơ dạy Đạo cả chúng sanh. Ké phò cơ chấp bút cũng như Tướng Soái của Thầy để truyền Đạo cho Thiên hạ. Các con dừng trường việc cơ bút là việc tinh thường, còn việc truyền thần lấy điền quang thi ai ai cũng có điền trong mình, nó tiếp điền ngoài rồi thần của nó viết ra có khi trúng, có khi trật... »

Do bài cơ trên mà người Cao Đài lây việc cơ bút làm quan trọng. Tòa Thánh Tây ninh cấm tín đồ không cho lạm dụng cơ bút e sợ các «chơn linh» thấp kém nhập vào «phản tuyên truyền».

Tuy nhiên, môn cầu cơ thông linh không phải riêng của giáo phái nào cho nên nhiều người bên ngoài Cao Đài thỉnh thoảng cũng có cầu cơ.

II chi phái Cao đài không thuộc hệ thống Tòa Thánh Tây ninh mỗi phái đều có những chức sắc chuyên thủ cơ chấp bút riêng cho họ. Các nhân sĩ không theo giáo phái nào cũng có cầu cơ thông linh, và thỉnh thoảng cũng có vài bài thơ xuất sắc.

Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là «có một thế giới vô hình» hay không ? Và nếu quả thật có, thế giới ấy có tiếp xúc với người trần thế này không.

Nếu quả thật có những vị Tiên, Thánh, Thần như Lý Bạch, Quan Công, Tả quân Lê Văn Duyệt v.v... giáng cơ bút cho thi thơ thì tại sao mỗi nơi cầu cơ lại được những bài khác nhau, ý tứ khác nhau tuy cùng ký một tên ?

Có một giáo phái cầu được một số thơ của các nhân vật tưởng tượng trong các truyện Tàu như Tôn Hành Giả, Chuẩn Đề, Bát Giá, Cù Lưu Tôn, v.v... Các nhân vật đó đều không thật có, nhưng tại sao lại có những bài thơ ký tên họ ?

(CÒN NỮA)



• phóng viên MA TỊT viết
THẮC MẮC CỦA LÍNH

Phóng viên Ma Tịt tới thăm một thằng bạn, hiện đang phụ trách tòa soạn cho một tờ báo nhà binh. Con đường đi vào tòa soạn thật vất vả, gian nan, cứ y như đường sang Ba Thục. Gửi i cái xe. Gửi i tấm thẻ cẩn cước. Ngồi chờ đê hỏi điện thoại xác nhận xem có quen biết không. Rồi được lệnh đi vào tòa soạn. Tới nơi thì mệt quá, nên phóng viên Ma Tịt vắng tuc :

— Mẹ chúng mày!... Làm báo mà cứ như là làm lòn lảm, sợ người ta ám sát. Thủ tục cái... gi mà nhiêu khê quá!...

Thằng làm báo nhà binh cười huề, xin lỗi :

— Thôi mà mày! Tới chơi với nhau là quí!...

Ma Tịt hỏi :

— Đi chơi, uống rượu được không?...

— Đầu có được, chưa tới giờ tan sở. Mày ngồi chơi tới mười hai giờ đi.

Ma Tịt lại vắng tuc :

— Mẹ kiếp! Làm báo chứ đâu có làm công chức, mà phải chờ đúng giờ tan sở.

Thằng làm báo nhà binh cười buồn :

— Ủ thì làm báo, nhưng mà báo nhà binh.

Một tiếng chuông reng. Thằng này xin lỗi rồi chạy ba chân, bốn cẳng vào một căn phòng có máy lạnh. Một lát sau, ôm ra một sấp bài, giở ra thấy có nhiều giòng chữ sưa chi chít. Thằng nhà binh lật từng tờ :

— Bài đê dăng báo kỳ này đây. Góm, ông xếp tao đọc kỹ quá, sưa văn ghê quá.

Phóng viên Ma Tịt nghèn cò cò, nhὸm tới :

— Đâu, ông sưa gì đâu?...

— Đây này... Đoạn phóng sự một đêm gác của thằng cu Át pia rin nướng. Nó tả gác ở nơi các quan hay đánh bài đê bàn luận thế sự, lúc hai giờ sáng, thằng xếp gác dặn nhỏ đàn em ; «gác vào giờ này phải coi chừng cần thận, vì giờ này các quan hay đi tiều lâm đấy». Xếp tao sưa chữ «đi tiều» thành ra đi tuần. Giờ này các quan hay đi tuần lâm đấy! Như vậy là chết toi cả một khúc văn của thằng Át pia rin nướng.

Phóng viên Ma Tịt ngồi lặng người... Làm báo Nhà Binhh khô thật. Chợt có tiếng gõ cửa. Một chàng binh sĩ lò dò đi vào, lừng khừng như một triết gia.

— Thưa, có phải đây là tòa soạn báo Cope mạnh?

— Đúng rồi, ban cần gì?...

Người binh sĩ tự kéo ghế ngồi rồi lên giọng tâm sự :

— Tôi tới đê xin tòa soạn giải

đáp dùm thắc mắc. Số là tôi có yêu một em gái hậu phương, đẹp lảm, có giọng nói nũng nịu như

Xem tiếp trang 52



Một lối kết truyện mới cho các nhà viết tiểu thuyết.

Mục « Như cái lá Đa » này trong tuần báo Tiên Sư Đời, là một mục dành cho phụ nữ. Đã mấy kỳ rồi, các anh đã đi quá phạm vi của một cái lá da. Vậy từ nay trở đi, xin các anh, các bạn phụ nữ, hãy vì chính nghĩa lá da của chúng ta, mà giúp cho mục này được xum xuê hoa lá cành.

Trong mục này, cô Bạc Hà nhất định không thèm tranh thương bối chính với chị Linh Trang. Chị Linh Trang có đất đê trồng cả cây đa, gồm cả cành đa lắn cù da, còn cô Bạc Hà chỉ có khoảng đất này, vừa đúng bằng cái lá da. Xin chị Linh Trang hiểu cho như thế thì thật lấy làm may lầm vây.

Hôm nay, cô Bạc Hà xin bàn tới một lối kết truyện mới cho những nhà viết tiểu thuyết trong của các nhật báo. Thường thì tiểu thuyết trong của nhật báo, là tiểu thuyết tình cảm, xã hội, trong đó, chém chết thì cũng phải có chàng và nàng, Chàng và nàng thế chó nào cũng phải yêu nhau, rồi hỏi nhau làm cầm : thương mà đê đâu?... Em cất cái mà em thương của anh vào cái chỗ nào? Có kín hay không? Ủ, em đê vào chỗ đó thì đúng là chỗ kín rồi.

Thế là trong truyện, Chàng và nàng yêu nhau. Rồi thì chắc chắn sẽ xuất hiện một người thứ ba.

(xem tiếp trang 52)



Đang trang

Ai bảo đi lính là khổ?...

Đi lính sướng lắm chứ.

Ai bảo đi lính là khổ... không, đi lính sướng làm chó. Quần áo trai-dì, đã được Nhà nước phát. Đôi giày « bốt đờ xô » cũng được Nhà nước cho không Giày, quần áo, và mũ đã làm thành người lính của nước Giao Chỉ Cộng Hòa.

Người lính chúng ta, được hưởng rất nhiều quyền lợi. Như quyền được nghe Đài Phát thanh có chương trình của em Hàng, lúc nào cũng cười rúc rích để tâm sự với các anh chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Tiếng nói của em ngọt lịm, nghe muôn canh lầm, tuy rằng em đã bỏ một chàng chiến sĩ quan hai, để về sống chung với người hùng Tô Ny. Rồi những bài hát yêu lính, thương lính, qui mến lính được các em ca hát tung bừng. Lính nghe sướng làm rồi nhìn nhau như thầm hỏi : Ai bảo đi lính là khổ?...

Lính đã được đưa lên hàng thần tượng, hay nói một cách dao to búa lớn. Lính đã thành thần, thành thánh. Àn thì đã có cơm khô, đồ hộp làm tại Giao Chỉ, còn ngủ thì có giường rộng mênh mông là mặt đất... Đi lính thật sướng, nên Nhà nước không muốn cho chúng ta khổ, để chúng ta đi lính thật lâu, dài dài, bền bền.

TIỀN SƯ ĐỜI.



TUẦN BÁO CỰC HỮU ĐỒ LẬP VỚI ĐỜI



phòn thịnh giả tạo

Thế nào là một cảnh « phòn thịnh giả tạo »?... Chương trình Gia binh, của ông La dô Nhà Binh, mỗi buổi sáng có mục già chánh. Em bé trong chương trình, với giọng nói thật dễ thương, dậy các chị vợ lính làm món nhậu cho chồng. Thưa các chị, các anh hành quân mệt nhọc, lúc về nhà cần phải có món ăn ngon. Em xin hiển các chị, cách làm một món ăn mà các anh thật thích. Đó là món cá bống chiên, lăn bột. Một ký cá bống, lừa những con xương thịt mềm v.v... Rồi tiếp theo, sáng hôm sau, là những món thịt gà nấu với nấm đông cô... Cố em gái bắt các chị lấy giấy bút ra, ghi cân, ghi lượng tẩm lùm. Ấy, cứ như vậy, ai cũng tưởng những món ăn đó, là món ăn dành cho lính, các bà vợ lính đã cho ông chồng ăn hoài hoài...

Mới gần đây, trong một chương trình học tập về khắc khô trên là dô, cũng lại cũng có một cảnh tối trời như vậy, Ông Thương sĩ Mặc gấp chú Cai Gầy. Qua vài bà câu chuyện, là đi tới vấn đề khắc khô. Ông Thương sĩ lấy một thí dụ. Hồi trước, mỗi ngày tao uống bốn hộp bia, bây giờ tao chỉ uống hai hộp thôi. Như vậy cũng đã khắc khô nhều lắm!...

Than ôi! Cứ ở ngoài « xi din », nghe chương trình già binh, nghe những thí dụ về học tập, chắc là sẽ ghen tức với lính. Nhưng thưa quý ngài, với số lương bốn ngàn đồng, mà sống theo là dô, thì đúng như lời phán truyền của Đức Vua, đó chỉ là cảnh phòn thịnh giả tạo.



LÍNH VUA, LÍNH CHÚA, LÍNH LÀNG...

Câu ca dao « Lính vua, lính chúa, lính làng, ai xui bắt lính cho chàng phải đi », đã cho chúng ta biết

phòng, lính cậu, lính kiềng, lính nhà chùa, lính nhà thờ v.v... Thanh niên, nếu phải bắt lính, rất xung phong đứng trong hàng ngũ những thứ lính này. Nhưng đứng vào hàng ngũ thứ lính này rất khó. Lưng phải mềm, cổ phải lỏng lẻo, và nhất là phải có sự góp sức đặc lực của đức Trần Hưng Đạo.

Gần đây, nhờ sự rứng mồ của các bà cô chồng mang sao, lại nẩy thêm một thứ lính nữa, đó là lính Thương Tinh Hoa. Lính này thi bảnh lảm, đẹp trai lảm, vì gồm rất nhiều kép cải lương và rất nhiều thần tượng của Mari Sén và Philip Nhỏ. Các đấng lính này, oai phuông lảm liệt cứ như các quan thái giám. Ăn xong, rồi ca hát, như một bày hạc gỗ, thường mang chất văn nghệ ra khoe, trình diễn cho

linh coi thì uể oải, chán nản còn lúc đi hát kiếm tiền thì nhanh như chóp.

Công sản kém chúng ta ở chỗ không có lính Thương Tinh Hoa biết ca, biết hát. Những thằng ca sĩ của chúng nó như Đoàn Chính, Bùi Thiện, vẫn phải vác súng đi xâm nhập và Nam như thường. Còn những thằng lính ca hát của chúng ta, đó đứa nào tháo ráp nồi một khẩu M16, hay đọc thông nồi tọa độ của một tấm bản đồ.

Còn nhiều thứ lính lảm. Như lính thày giáo chẳng hạn. Chỉ có một công tác là dạy cho con ông lớn học, còn dư thời giờ thì ngày tháng dong chơi.

(Xem tiếp trang 51)

rằng, ngày xưa, chỉ có 3 loại lính : đó là lính vua, lính chúa và lính làng.

Ngày nay có nhiều thứ lính. Cao nhất thì có lính tặc chiến. Thứ lính này, it ai ham. Đêm thì đi kích, ngày thì canh gác. Không được sung sướng như lính ngày xưa, ngày thi canh « điểm », tối dồn việc quan. Nhiều thằng văn nghệ Kaki hôm nay, thường đọc câu đó thành câu « ngày thi canh điểm, tối làm vợ quan ». Nghe cũng vẫn xuôi tai như thường.

Lính tặc chiến là một thứ lính, thường được cho đi tàu bay giấy. Rất hay được vinh thăng, nhưng cái chức vinh thăng một đời khi cũng kèm theo chữ « cỗ ».

Trên cao là lính tặc chiến. Rồi ở cùng cỗ sân sàn



CINE • TIVI

**Sơ lược
những «shows» hay
trong tuần
trên đài truyền hình Mỹ
từ ngày 13 tháng 11-69**

Thứ Năm 13-11-69. 20g30- IRONSIDE «An Obvious Case of Guilt,» (Vô phương chạy tội). Anne Baxter đóng vai một kẻ tình nghi lại là chính một bạn cốt tri của Trưởng đoàn Ironside. Carolyn White bị tình nghi đã giết chồng, nhưng viên Trưởng đoàn Ironside nghĩ rằng bằng chứng đã quá rõ ràng. Sĩ quan Eve Whitfield tố cáo ông là đã tìm cách để đánh lạc dư luận.

(21g30) DRAGNET «Training-DR-18» (Lớp huấn luyện). Được phụ trách huấn luyện các thiếu nữ mới tuyển mộ cho Sở Cảnh sát, dường như Trung Sĩ Friday (Jack Webb) thất bại khi một thiếu phụ phỏng viên vi không có cảm tình với chính sách đã lựa một thiếu phụ trẻ đang s p bị sa thải làm (giương mău). Cùng đóng phim có các tài tử Virginia Gregg, Susan Seaford và Eve Brent.

(22g) THE GOLDDIGGERS 12 minh tinh xinh đẹp của đoàn Goldiggers có dịp phô trương tài nghệ diễn xuất độc đáo trong rất nhiều màn của buổi trình diễn này. Các tài tử quen thuộc có Gail Martin, Lou Rawls, Paul Lynde, và Stanley Myron Handelman tiếp tay với đoàn Goldiggers. Cò Martin ca «You Better Love Me» (Yêu em đi nào) và «Cotton Fields» (Ruộng bông). Lynde trình diễn một màn hài-hước trong khi một nghệ sĩ dương cầm làm say mê các nữ thính giả. Jackie Gaye kể chuyện về nghề.

Thứ Sáu 14-11-69. (20 giờ) WILD WILD WEST

«Night Of The Big Black mail» (Đêm Tống Tiền). Một cường quốc đã phát minh những tấm ảnh hinh dung tổng thống Grant ký mật ước với một quốc gia đệ tam, và dự định lợi dụng mật ước ấy để gây tai tiếng khó xử cho ông và xứ sở của ông. Các điệp viên James West và Artemus Gordon đã phải thử thách tài ba để cứu Tổng thống khỏi âm mưu sâu độc ấy,

(21 giờ) STAR TREK «The Empath» (Bùa ngải). Đại úy Kirk. Giáo sư Spock cùng với Bác sĩ McCoy bị lợi dụng làm những con chuột bạch cho cuộc thí nghiệm kỳ dị của một nhóm tri thức đầu cơ. Khi đã cảm chắc cái chết, họ gặp được một đồng minh nơi cô Gem xinh đẹp có sức bùa mê giải độc, khả dĩ làm tiêu sự đau đớn của họ.

(22 giờ) JIMMIE RODGERS SHOW

Ca sĩ Jane Powell, kịch sĩ George Carlin được Jimmie mời tiếp sức. Rogers ca (They Call The Wind Maria (Gió là Cứu Tinh) và «Dublin City» (Đô thị Dublin). Nữ ca sĩ hến bản «Traces» (Vết tích ngày xưa), tranh

luận về nghề nghiệp với Jimmie trong «Americana Corber» (Mỹ quốc mến yêu) Carlin trò tài hài hước khi kể chuyện làm một huấn luyện viên trường cảnh sát. Đoàn ca sĩ Burgundy Street Singers cống hiến một khúc ca hợp bạn sinh hoạt với bản «Brother Love» (Tình huynh đệ).

Thứ bảy 15-11-69. (21g) THE HIGH CHAPPALAR.

«Pad Day For A Thirst» (Ngày khát nước). Buck Cannon tận tụy và tin tưởng làm việc để hy vọng cải tạo tư tưởng và nếp sống của những thanh niên Da Đỏ cho họ trở thành những nhà tranh luận. Tuy nhiên, ngay khi mọi việc xong xuôi và sắp đem lại kết quả, một toán Apaches đã thanh toán ba nhà chăn nuôi và bắt cóc những thanh niên này, và như vậy là mọi người, ngoại trừ Buck, đều tin rằng những thanh niên ấy đã trở về đường cũ. Adam Williams, Robert Carson và John Furlong đóng vai các nhà chăn nuôi. Jose De Vega và Dennis Safren thủ vai toàn mọi Da Đỏ.

(22 giờ) BURKE'S LAW «Who Killed Julian Buck?» (Ai giết Julian Buck?). Cuộc khám nghiệm tử thi của Julian Buck, một văn gia tên tuổi, cho biết ông ta bị xùc động đến chết. Nhà xuất bản của ông thành một trong số các thủ phạm tình nghi, chính sau khi Đại úy Burke đọc một tập nhật ký và những hình ảnh của

Buck với những người dự đám tang. Các tài tử cộng tác có Ed Begley, Karl Boehm, Corinne Calvet, Rita Morena, Terry Thomas và Keenan Wynn.

(23g20) THE BELOVED INFIDEL. (Phim)

Đây là một câu chuyện tình tại hậu trường Hoa lệ ước xảy ra ngày trước chiến tranh chống Đức và Nhật. Tiểu thuyết gia trứ danh F. Scott Fitzgerald thuật lại một câu chuyện tình được giữ kín của Phóng viên Hollywood Shellah Graham. Hai người đã yêu nhau khiến Shellah tặng cho chàng danh hiệu là kẻ không chung tình yêu quý, và mọi tình tiết được ghi lại trong thiên tình sử này.

Chủ nhật 16-11-69. (21 giờ) BONANZA

«The Burning Sky» (Bầu trời sôi sục). Khi người quản lý chăn nuôi mới của Ponderosa tên là Will Holt tới cùng với người vợ Da Đỏ của y tên Moon, mọi người cù ngụ tại thị trấn đều lấy làm bất mãn. Sự căm hờn lên tới tột độ khi người láng giềng của Ben bị bắn vì y định tâm treo cổ Moon.

(22 giờ) MISSION IMPOSSIBLE.

«Live Bait» (Lưới trói). Lực lượng của Tổ chức Hiệp viên trú danh xâm nhập thế giới thám tử để bảo vệ một giàn điệp đài của Hoa Kỳ và khám phá để trừ khử được một trái bom nổ chậm mang trong người.

*Cái răng, cái tóc,
là gốc con người!*

Dùng Kem HYNOS,
Răng trắng như Ngà
Cười tươi như Hoa!

HYNOS Phosphate - BẢO VỆ RĂNG NGÀ

23g40). RAWHIDE

«El Hombre Bravo» Anh hùng El Hombre). Trich trong truyện dã sử Mê Tây Cơ, có anh hùng El Hombre Bravo, thực ra chỉ là một ông hiệu trưởng nhút nhát với một toán học sinh xin tá túc với Gil Favor và các đồng lõa của y để tránh cuộn truy nã của Mật vụ Liên bang.



Phim vui nhộn trong tuần chiếu tại Saigon

LE CERVEAU

(Tú-Kiệt đồng hành...)

Georges Oury vốn là kịch sĩ xuất sắc, nay trở thành nhà đạo diễn giỏi. Ông ta chuyên làm phim vui để chọc cười. Thí dụ như phim «La grande Vadrouille» đã gặt hái những kết quả rất bất ngờ.



Tại Pháp có nhiều người làm phim vui, sản xuất hàng loạt. Georges Oury ngược lại kỹ lưỡng, chuẩn bị kế hoạch, phác họa mọi chi tiết, diễn biến cho ăn khớp hoàn toàn, không thích trộng nhở vào may rủi.

Thế mà phim «Le Cerveau» trái lại, là một

(Xem tiếp trang 51)



THÊM MỘT CHÁNH PHỦ MA DO VÕ VĂN ÁI TUNG RA

chuyện Ba Lê do phóng viên Văn Luông gửi về

Trong phần đầu chúng tôi đã tường thuật nỗi thất vọng của những tay việt gian con buôn chánh trị VN đang lưu vong ở Pháp khi phe Cộng sản công bố sự thành lập 1 « chánh phủ cách mạng lâm thời » mà không có lấy 1 tên trong bọn họ được tham dự. Những kẻ cay cú nhất hồi tháng 6 đó lại là nhóm Võ văn Ái. Đây là 1 sự bất ngờ mà chính phe Cộng sản cũng phải ngạc nhiên. Hơn nữa chính Võ văn Ái cũng đã phá phe CS bằng 1 đòn độc địa nhất. Trong phần sau đây chúng tôi xin tường thuật đầy đủ sự việc để giúp bạn đọc hiểu rõ tại sao lại có sự tréo cẳng ngỗng như vậy.

Trong lúc phe Cộng Sản ở Balé tung tin là sắp có chánh phủ ma thì cũng là lúc mà nhóm Võ văn Ái và Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh sủa soạn 1 cuộc biểu dương lực lượng của nhóm này để trả lời cho nhóm Phật tử Hải ngoại chi bộ Pháp do Đại Đức Thích Thiện Châu đứng đầu và do bọn Châu Cầm Bích dật giây. Đúng ngày Phật Đản phe này đã tổ chức 1 đại lễ vừa kỷ niệm Phật lễ để cầu nguyện Hòa bình cho Việt

Nam. Trong lễ này có Trần Văn Hữu, Trần Đình Lan, nhóm xây dựng v.v. tới góp mặt. Nhưng tượng đối khung cảnh tổ chức nghèo nàn và lại buổi lễ bị quấy rầy vì phòng cạnh lại có 1 đám cưới Tây nô đưa ca hát như điên. Đặc điểm của buổi lễ có lẽ chỉ là sự có mặt của hai vị sư người Pháp tụng kinh bằng tiếng Nhật, chính trong buổi lễ này Châu Cầm Bích đã hô hào người có mặt ký tên vào 1 bản kiến nghị gửi Viện Hóa Đạo khỏi Ấn Quang yêu cầu xét lại việc cất chúc Đại Đức Thích Thiện Châu và Đại Đức Thích Thiện Châu đã lên diễn đàn bày tỏ sự buồn nản của ông ta. Trong buổi lễ 1 Phật tử đã lên tiếng đả kích nhóm Võ v. Ái là bọn người dùng danh nghĩa phật giáo đầu cơ chánh trị vì nhóm Võ văn Ái không hề lo gì về Phật sự. Những người của chi hội này đã rỉ tai với quan khách tham dự rằng trụ sở của nhóm Võ văn Ái là nơi in truyền đơn chứ không hề có lấy 1 bàn thờ Phật... những lời tố cáo này cũng có thực. Để đáp lại việc bị lột trần âm mưu chánh trị, phe Võ

văn Ái đã cấp tốc tổ chức 1 tuần lễ gọi là Tuần lễ Quảng Đức Mùa Phật Đản và 1 Đại hội mà truyền đơn khoe là Đại Hội Quốc tế Phật tử Việt Nam Hải ngoại gồm 12 phái đoàn Phật tử VN từ 12 nước tới tham dự.

Để thực hiện tuần lễ này phe Võ văn Ái phải tìm cách xoay tiền giới chủ hòa Mỹ. Võ văn Ái được tin là phái đoàn Liên Tôn Mỹ do nhóm chủ hòa thúc đẩy sau khi viếng thăm VNCH sẽ sang Balé vào đầu tháng 6. Ái bèn tiếp xúc với 1 nhân viên Mỹ chuyên chí tiền cho nhóm của Ái và đề nghị sẽ mời phái đoàn liên tôn tham dự cái đại hội nói trên.

Ý kiến của Ái được chấp nhận ngay. Nhân viên này chẳng ai xa lạ mà là Alfred Asler tổng thư ký hội Fellowship of Reconciliation một hội « phản chiến » giúp đỡ tiền bạc cho mọi hoạt động của Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh, Phật tử Việt kiều thường gọi dồn Võ văn Ái và Thượng Tọa Nhất Hạnh là công chức của hội này. Khi có tiền



rồi Võ văn Ái in chương trình rất đẹp gửi mời khắp các giới chánh trị VN, lưu vong ở Balé. Ái thuê 1 nơi rất sang trọng trên bờ sông Seine để làm địa điểm cử hành Đại Hội Quốc tế Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại. Võ văn Ái đánh điện về vừa để khoe và để Viện Hóa Đạo khỏi Ấn Quang chính thức độ trì cho đại hội này, và được chính Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết gửi thông điệp chúc mừng để ngày 23-tháng-5-năm 1969. Như vậy là về hình thức Võ văn Ái đã làm được chuyện lớn. Nhưng vấn đề kẹt vào lúc chót là dự tính mời 12 phái đoàn việt kiều Phật Tử tới Paris chẳng có ai chịu trả lời tham dự vì trước đó nhóm của Đại Đức Thích Thiện Châu đã cảnh giác các chi hội này rồi và chẳng ai muốn tới Balé để liên lụy vào 1 cuộc tranh chấp của 2 nhóm Phật tử.

Như vậy là rất nguy cho Võ văn Ái, người đã chót quảng cáo quá mức cho cái Đại Hội này. Cuối cùng nhóm này quyết định lại chương trình để che đậy sự thất bại trong việc triệu tập cái « đại hội Quốc tế » nói trên. Muốn như vậy Võ văn Ái tung hết nỗ lực để cử hành 1 buổi lễ cầu Hòa bình cho Việt Nam cho thật đồng đảo. Rồi sau đó Đại Hội Quốc tế Phật tử Việt nam sẽ rút về họp tại 1 khách sạn nhỏ mang cái tên rất kêu là Cercle International ở số 43 rue Royale tại thị trấn du lịch Fontainebleau cách Ba lè 40 cây số về phía Nam. Võ văn Ái dự tính sẽ dùng hình ảnh của buổi lễ cầu Hòa Bình ngày chúa Nhật 8-6 để coi như đó là Đại Hội Quốc tế nhóm họp ngày 9-6-69. Như vậy người không để ý sẽ tưởng là Đại Hội Quốc tế đồng thời cả mấy trăm người.

Lễ Phật biến thành Lễ Liên Tôn !

Nghi lễ cầu hòa bình cũng là 1 điều rất đặc biệt chứng tỏ đạo hữu Võ văn Ái không coi phật sự là trọng. May mắn đức trẻ VN mới được gọi cấp tốc từ Ấn Độ qua Balé đã yêu cầu cử hành lễ theo nghi lễ Phật giáo 1 cách đúng đắn, nhưng ô. Võ Văn Ái đã bác bỏ. Võ văn Ái hoạch định nghi lễ như sau : chuông trống bát nhã, dâng hoa, Tụng Kinh Cầu Hòa bình (được đặc biệt soạn trong dịp này) Đọc cựu ước (!) Đọc Tân ước (!) Đọc Thánh Kinh Tin lành (!) Đọc Kinh Do Thái giáo (!). Quyền tiền giúp nạn nhân chiến cuộc VN (!!). Bởi chương trình như vậy nên vài Phật tử đã bỏ về khi thấy buổi lễ biến thành diễn đàn cho người phản chiến lên phát biểu ý kiến về chiến tranh và hòa bình !

Sau đây là quang cảnh buổi lễ. Trên bàn thờ chỉ có 1 đinh đồng. Trên tường là hình 1 con chim hòa bình, cùng 1 khẩu hiệu « Cầu Nguyên Hòa Bình cho Việt Nam », Ca sĩ Cao Thái được đề cử làm ứng viên nghỉ lễ và tụng niệm. 12 cô mặc đồng phục áo dài màu vàng tiến lên dâng hoa và 9 vị sư lèn tụng kinh, trong khi quan khách ở dưới hàng ghế khán giả bàng tản ra vào về vấn đề VN. Sự thật như vậy là vì gần như không có thiện nam tín nữ gì cả mà toàn là nhân vật chánh trị VN lâu lăm nay mới có cơ hội gặp nhau.



Có đại diện của 4 phái đoàn Hòa đàm. Người ta thấy sứ thần Nguyễn Văn An ngồi gần Hồ Thông Minh, Trần Văn Hữu còn Trần Đình Lan, Nguyễn Hảo Kiêng, Phạm Sỹ Thành, Lê Đình Thi, Nguyễn Văn Mỹ v.v... Kề gần đây đủ những tay buôn thời cuộc.

Bên cạnh 2 bên « bàn thờ » là 2 dãy ghế dành cho các Thượng Tọa và Đại Đức cùng các nhân vật của phái đoàn Liên Tôn Mỹ.

Như mọi người đã thấy sở dĩ cứ phải gài thêm mấy ông Mỹ phản chiến vào lễ nghi như vậy chỉ vì lý do giản dị là chính mấy ông ấy mới thực sự là chủ nhân của buổi lễ vì họ chỉ tiền hết cả. Đặc biệt nhiều ký giả phóng viên ngoại quốc muốn biết chuông bát nhã ra làm sao thì họ đã thất vọng vì đó là những hồi chuông được ghi âm rồi mang ra phát thanh chứ không phải là tiếng chuông có thực tại chỗ. Đò

nghi lễ nghèo nàn nhưng không làm ai ngạc nhiên.

Đến khi buổi lễ kết thúc người ta tính cũng có tới độ hơn 300 người đã tham dự trong số đó có 1 số đông ngoại quốc. Võ văn Ái cho biết là sau khi Đại hội quốc tế làm việc trong 3 ngày 9-10-11 tháng 6 thi đến chiều ngày hôm sau sẽ có 1 cuộc họp báo công bố tuyên ngôn về vấn đề hòa bình ở VN.

Thành phần Đại Hội Quốc tế 12 phái đoàn phật tử

Trong giấy mời sách báo v.v.. đều có ghi là Đại Hội Quốc Tế Phật Tử Việt Nam Hải ngoại mười hai nước tại Balé. Nhưng kỳ thực thì không hề có 12 phái đoàn gì cả. Và ngay chính danh sách do Ông Võ văn Ái phát ra cũng chứng minh sự đối trả đó. Thực ra ngoài 9 người Mỹ trong phái đoàn liên tôn Mỹ, có 9 vị sư sãi là thượng tọa Nhất Hạnh, Đại Đức Thích Thể Tịnh, ĐĐ Thích Chơn Hả, ĐĐ Thích Trí Quang (?), Th. pháp Kiên, Th. Nhật Liễn, Th. Thiện Thủ, Thích Huyền Vi. Riêng đại diện Phật tử thi toàn là bạn ông Võ văn Ái ở Pháp :

Võ văn Ái tự giới thiệu là nhà văn, Thi sĩ, nhà diễn thuyết sáng lập chi bộ Phật tử Việt kiều tại Pháp. Phương Anh là vợ ông Ái tự giới thiệu là nhà thơ và ủy viên báo chí của hội nói trên, Nguyễn Văn Cường phó Chủ tịch

Nụ cười nước Ý

Dân đảo Sicile miền Nam Ý nổi tiếng hung dữ, một cô gái đẹp trên đảo dặn dò, tình nhân.

— Cưng ơi, cưng phải chờ với em là nếu cưng tìm được việc làm, là nếu cưng thuê được căn nhà, nếu cưng không bị gọi quân dịch và nếu em chưa giết cưng, thì cưng phải cưới em nghe cưng !

HƯƠNG HUYỀN TRINH

276A - LÊ VĂN DUYỆT - SAIGON

dé học) Nhạc Tiền Chiến Từ 1945. Nhạc Thời Trang, Vũ Trường, Phòng Trà, Cà phê Cà phê Cà phê (thâu rõ, hay, mới có thêm nhiều bài thật hay) Kinh Phật Cầu An Sám Hối (Bản Chính) Truyền Kiều (ngâm thơ) Chầu Văn, Bài Học Anh Pháp Đức Nhật (đọc rõ, dễ nghe, rõ, đẹp, lấy ngay, không làm hư bản chính. Nhận gửi đi các tỉnh. (MỎ CỦA : Sáng 8g—12g. Chiều 3g—7g30)

THU BĂNG

ĐẦY ĐỦ : Ca Bác, Hát Cò Đầu, Ca Huế Chèo Cò (thâu rõ, hay, mới có thêm nhiều bài thật hay) Kinh Phật Cầu An Sám Hối (Bản Chính) Truyền Kiều (ngâm thơ) Chầu Văn, Bài Học Anh Pháp Đức Nhật (đọc rõ, dễ nghe, rõ, đẹp, lấy ngay, không làm hư bản chính. Nhận gửi đi các tỉnh. (MỎ CỦA : Sáng 8g—12g. Chiều 3g—7g30)

hội nói trên. Nguyễn văn Hướng được sự cung phó Chủ tịch hội nói trên. Trương Thúy Lan hẳn là anh em sinh viên bên nhà còn nhớ tới cô này, Bà Nguyễn khoa Diệu linh cũng là phó chủ tịch hội nói trên. Lê văn Lượng ủy viên ban chấp hành hội nói trên, Huỳnh Mùi nói là từ Tokyo tới..Cao Ngọc Phượng Giáo sư ĐH Vạn Hạnh và Nguyễn tăng Cảnh tự giới thiệu là nhà lãnh đạo phong trào tranh đấu của phật tử tại Dalat.

Thực ra anh chàng này chỉ là 1 cậu ấm con Ô. Nguyễn tăng Diên ở Dalat, trốn quân địch ra ngoại quốc từ lâu. Hồi trước y học hành lèm nhem ở Lycee Yersin và không hề tham dự tranh đấu của Phật giáo bao giờ.

Đây đòn trả đũa phe cộng sản của Võ văn Ái

Như đã nói ở trên « Đại Hội Quốc tế Phật tử Hải ngoại 12 nước » không có lấy được ba chục người tham dự. Nhưng khi họp báo thì lại mời đầy đủ các phóng viên báo chí, Vô tuyến Truyền hình, Truyền thanh ở Balé tối dự, thiệp mời đã gửi đi cả tuần lễ trước.

Nhưng đến ngày họp không một ma nào tới dự cả. Người ta thấy báo giới đã quên hẳn cái đại hội này. Vì sao? Thực ra thi đồng ngày đồng giờ phe M.T.G.P. đã mở 1 buổi tiếp tân họp báo tại khách sạn Lutetia để công bố danh sách chánh phủ Ma « cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ». Đó là một sự thất bại nặng nề mà Ô. Võ v. Ái không để yên. Ô. Ái than phiền với anh em rằng « không ngờ

tui cộng sản nó lại chơi minh như vậy » Đến tối ông Võ văn Ái điện thoại cho 1 phóng viên Mỹ nói rằng ngoài chánh phủ ma của cộng sản ông cũng đã được tin và danh sách của một chánh phủ bí mật mới được thành lập ở Saigon. Thế là ngày hôm sau 1 số đông đảo báo chí đi kiểm ông Ái để phỏng vấn và xin danh sách chánh phủ ma thứ nhì kia. Ô. Ái làm ra cái bộ ca ngao bí mật tuyên bố: « LS Trần N. Liêng đã thành lập một chánh phủ có thể sẽ thực hiện hòa bình cho Việt nam nhưng vì lý do an ninh cho các người tham dự chánh phủ này mà ông không thể tiết lộ thành phần chánh phủ đó. Ngày hôm sau tất cả báo chí ở Balé đều đăng tin là có thêm một chánh phủ ma nữa ở Miền Nam Việt Nam. Thiên hạ cười rằng lập chánh phủ ma như vậy muốn lập bao nhiêu cái mà không được. Chính vì cái chánh phủ ma thứ nhì trong vòng 1 tuần này mà cái chánh phủ ma của Cộng sản bị xuống giá.

Bạn bè ô. Võ Văn Ái đều khen đòn của ông Ái thực là hiềm độc. Để thêm phần rối loạn, nhóm xây dựng của Nguyễn Háo Kiềng cũng định lập thêm một cái chánh phủ ma nữa của riêng các người Việt lưu vong chánh trị ở Balé. Nhưng mọi người không ưa cái trò ông « gióng lồng » nô đùa với chánh trị nên chẳng ai đứng vào cái chánh phủ ma thứ ba đó nên nó không thành.

Sau này chính Võ văn Ái đã tâm sự rằng phải bày trò luật sư Liêng lập chánh phủ như vậy « để cho bọn Cộng sản biết mặt mình, tui nó giờ trò thì mình cũng biết giờ trò chứ

đâu có qua mặt nhau êm thầm được ». Sau vụ này Võ văn Ái dù sao cũng mất mặt vì khoác lác nhiều quá nên đã xin tiền Mỹ đi Á châu để cỗ động cho Hòa bình ở VN »

Hiện nay thì Võ văn Ái đã trở lại Ba lè và đang mưu đồ có một vụ khác có liên quan tới ông Đôn, ông Minh ở bên nhà. Chúng tôi sẽ tường thuật vụ này khi Ô. Ái chính thức ra trò lần nữa.

Các thầy đang sống ra sao tại Ba lè

Tại Trụ sở số 11 đường Venus ngoại ô Maisons Alfort của Balé, chúng tôi đã chứng kiến cảnh khó coi đang diễn ra. Căn nhà một tầng có tầng chét là Sous-sol dành cho người tị tú, để xe và đồ đạc.

Các thầy trẻ tuổi đang « thất nghiệp » sống ở đó. Vì không có nơi để lo Phật sự nên các thầy dành ngồi chơi soi nước. Người ta đã gọi các thầy từ Ấn Độ qua làm lối dở việc học Phật pháp. Trên tầng để ở có 3 căn phòng thi căn phòng khách được dùng làm phòng giấy. Nơi đây toàn làm truyền đơn báo chí in bằng tiếng Anh và 1 số ít in bằng Pháp ngữ và Việt ngữ. Phòng ở chính của căn nhà thì do 1 bà Mỹ chiếm cứ ở với con cái. Bà này đúng là chủ nhà vì bà là nhân viên của hội Fellowship of Reconciliation có nhiệm vụ coi sóc ông Võ Văn Ái và mấy thày làm việc và trả lương tháng để cho chi Hội việt kiều Phật tử của ông Ái hoạt động phản chiến. Người Mỹ chỗ nào họ bỏ tiền ra là họ cũng nắm quyền rất kỹ.

Sau này chính Võ văn Ái đã tâm sự rằng phải bày trò luật sư Liêng lập chánh phủ như vậy « để cho bọn Cộng sản biết mặt mình, tui nó giờ trò thì mình cũng biết giờ trò chứ

PHU-NỮ : CẦN BIẾT !
CÓ BỊNH BẠCH-ĐÁI

Xin dùng
TRI

NU-DỚI BƯU
PHƯỚC LINH

Đau tử-cung, huyết trắng ra nhiều
con người mất máu, sanh-xao buồ
bực, đau thắt ngang lưng, binh mới
hay lâu ngày đều dùng được.

Tổng phát hành NHÀ THUỐC PHƯỚC-LINH 110, Bis Khổng-Tử-Cholon

K.N.2146 NGÀY 20/4/67



sinh hoạt văn nghệ

● hải lưu

chạy nhau dịp nhiều người làm lễ kỷ niệm cái chết của cố tổng thống Diệm.

Công việc xuất bản văn nghệ bây giờ nhà văn NGUYỄN VŨ đang gánh lấy. Nguyễn Vũ đã cho dịch cuốn BACK FROM HELL (trở về từ cái chết) và in ra, bán 5 dollars. Trong lúc này để giá bằng dollars là ăn chắc nhất vì tiền Mỹ không xuống giá. Trong chương trình của NXB ĐẠI NGÀ thì các tác phẩm sắp được dịch và in bằng tiếng Anh sẽ là các truyện của Nguyễn Vũ: Vòng Tay Lửa, Thêm Địa Ngục, Đêm hưu Chiến v.v... Đại Ngà có nghĩa là cái ta lớn.

Món biếu đêm dài

Nhà văn Huỳnh Phan Anh bây giờ mới biết Đêm Trắng là đêm dài. Nhà xuất bản ĐÊM TRẮNG của anh đã in cuốn thứ nhất (Người Đồng Hành) từ 4,5 tháng nay, bây giờ mới rục rịch in cuốn thứ hai: HIỆN HỮU THA NHÂN với GABRIEL MARCEL. Tác giả là ĐẶNG PHÙNG QUÂN, phụ khảo tại ĐH Văn Khoa về triết học Tây Phương hiện đại. Gabriel Marcel cùng với Sartre, Merleau Ponty là những triết gia lớn của Pháp trong trường Hiện Sinh.

Hội Đồng Văn Giáo

Nhiều người đang thất vọng về Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục, đặc biệt là bộ phận Văn Hóa. Xứ ta, các nhà làm văn hóa, nghệ thuật thích tự do hơn là vào hội. Vậy mà khi bầu bán, người ta chỉ mời các hội đoàn, lớn nhỏ như nhau, và lại phải là hội đoàn có giấy phép chính thức. Nhiều người ngã ngửa vì những cái hội như hội Thân Hữu Văn Khoa của

ông Phạm việt Tuyền, không ai biết nó có từ bao giờ và làm cái gì. Hội Phật Học Nam Việt của cụ Mai Thọ Truyền cũng được liệt kê vào hội đồng. Hội nghiên cứu Văn Hóa Á Châu đã nghỉ hoạt động từ 5 năm nay bây giờ cũng dừng dậy đầy vỗ vỗ. Họa sĩ Đinh Cường than rằng khi anh nghiên cứu hồ sơ để nạp và phủ Văn Hóa, anh không thấy điều kiện tuồi, cho nên anh mới đại diện hội Họa sĩ trẻ ứng cử vô Hội Đồng. Phút chót, người ta vứt trả hồ sơ vì anh chưa đủ 30 tuổi.

Trong Hội Đồng này không có tiếng nói của nghệ thuật. Không có tiếng nói của giới sáng tác. Không có tiếng nói của những người đang sống chết với nền văn chương. Các cu sỹ, các linh mục, su huynh và nhà tu xuất ở đó mà làm văn hóa.

Bảy phút lầm chuyện

Nhà văn Irving Wallace ở Huế Kỳ luôn luôn bán chạy bậc nhất. Khi phong trào kỳ thi màu da nỗi lên ở xứ Mỹ, I. Wallace cho ra đời cuốn The Man, kể chuyện một người da đen bằng được làm Tổng Thống Mỹ. Câu chuyện The Man bắt đầu bằng cái chết của ông Phó Tổng Thống. Rồi ông Tổng Thống và chủ tịch Hộ Viên chết cùng trong 1 tai nạn. Thế là ông chủ tịch thương viện, một người da đen đã chiếu theo hiến pháp mà vô tôn Bạch Cung. Ai cũng đoán được câu chuyện sẽ rất gay cấn.

Bây giờ ở Mỹ và trên Thế giới, các vấn đề tính dục đang sôi nổi, văn chương gọi là khiêu dâm đang thịnh hành. Irving Wallace đã cho ta đời cuốn « THE SEVEN MINUTES »

Đây là 1 cuốn tiểu thuyết về tiêu thụ. Chuyện kể một vụ án, trong đó vị biện lý đứng ra buộc tội một cuốn sách khiêu dâm tên là « Bảy phút », và một trạng sư biện hộ bênh vực cuốn sách. « Bảy phút » sở dĩ bị mang ra tòa vì nó thuật lại các ý nghĩ của một người đàn bà trong khi đang giao hợp. Anh em đứng hy vọng Irving Wallace thuật các ý nghĩ đó. Ông ta chỉ mang cuốn sách ra tòa mà thôi.

Cũng như nhiều cuốn sách best sellers khác, The Seven Minutes không có gì xêu xa ý vị.

NHỮNG CÀNH HOA ÚA

HOÀI THY THANH

Khi chúng tôi bước vào trong sân thì hai sĩ quan rời vị trí ở hai bên quan tài họ có vẻ mừng rỡ khi có người đến thay phiên minh. Chúng tôi có nhiệm vụ trực canh quan tài từ ba đến bốn giờ chiều. Một tiếng đồng hồ bình thường chẳng có là bao, nhưng phải đứng ở vị thế nghiêm theo đúng tang lễ nhà binh thi qua hết sáu mươi phút không phải là chuyện dễ. Chủ nhân vốn vã mồi chúng tôi uống nước, ông lăng xăng chạy ra chạy vào đón tiếp những người đến phúng điếu. Tôi đề ý đến dáng đi khập khiễng khó nhọc của ông, một bên vai trễ xuống, bàn chân phải quặt queo lè chiếc dép nhạt trên sàn nhà. Tôi nghĩ có lẽ ông đã mang tật từ khi ra đời, cũng có thể trước đây ông là một chiến sĩ chẳng may bị thương trong một trận đánh nào đó rồi giải ngũ, kiêm một việc làm khiêm nhượng trong một công sở hoặc hàng tư, sống nốt quãng đời còn lại với vợ con.

Qua câu chuyện ngắn ngủi tôi được biết kẻ xấu số là Trung úy Phước đến tỉnh Tây Ninh để mua hàng quân tiếp vụ cho đơn vị. Nếu công tác hoàn tất vào buổi sáng anh đã bình yên trở về và sẽ không có gì xảy đến. Nhưng buổi sáng ông Thiếu tá trưởng quầy hàng quân tiếp vụ bận rộn nhiều công việc, ông hẹn Phước đến chiều trả lại nhận hàng. Buổi trưa Phước lái xe ra thành phố vào quán kêu một phần cơm, một đĩa xà lách trộn, một bát canh giò, một chai bia 33. Mấy ngày sau này Phước thấy thèm rau tươi kinh khủng, ăn mãi cơm với đồ hộp không khéo bị

bón mất, một chứng bệnh thông thường của những người lính đóng đồn. Bữa cơm dọn lên trước mặt, Phước vừa hớp xong ngụm bia chưa kịp ăn thì một tiếng nổ dữ dội phát ra trong quán. Kẻ khủng bố là một cô gái đã lén đặt gói plastic cành bàn Phước rồi tẩu thoát ra ngoài. Phước cùng hai người cùng bàn gục chết tại chỗ, mấy người khác bị thương.



Tôi nhìn đồng hồ tay, đã đến phiên chúng tôi. Một giờ đứng nghiêm như tượng. Tôi cùng sĩ quan đồng hành tiến đến phía trước quan tài chào tay rồi bước vào vị trí của mình. Hơi nóng từ trên tấm bạt nhà binh toả xuống hòa với cái nóng bốc lên từ những đầu hương cháy đỏ và mười mấy ngọn nến khiến tôi cảm thấy ngột thở. Một lá quốc kỳ lớn bọc lấy áo quan, trên nắp cầm đều bảy ngọn nến cháy leo lét, lèo kèo khi cơn gió lật qua phía dưới quan tài một đĩa dầu phุง cháy lò mò với ngọn lửa rất nhỏ. Đầu trước là một chiếc bàn lớn có phủ khăn trên đó đặt một khung ảnh bán thân của người chết. Người trong ảnh để đầu trần, mặc áo ka kí, đeo cấp bậc Thiếu úy khuôn mặt còn trẻ, dưới ba mươi tuổi.

Không biết vì định kiến hay sao mà những đôi mắt trong khung ảnh đặt trước những quan tài tôi thấy đều chát chúa một nỗi buồn. Những đôi mắt đã khép lại vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời và những người thân. Trước khung ảnh là một bát hương với những que hương cháy đỏ. Thân nhân, bè bạn đến thăm viếng, cầm vào đó một tuần hương để tưởng nhớ người quá cố. Trên bàn thờ còn bày la liệt 1 bát cơm, 1 cái trứng, đĩa cá chiên, tờ canh giò và đĩa rau tươi, có lẽ là những món ăn được người xấu số ưa thích lúc còn sống. Gió quạt tàn hương rơi xuống lỗ chõ trên bát cơm trắng. Cơm và quả trứng chắc là để chiêu hồi người chết trở về với gia đình.

Tôi nhúc nhích hai chân cho đỡ mỏi, mồ hôi chảy suốt sống lưng, mồi tôi khô và bộ quân phục hình như cũng chật hơn thường lệ. Ở bên kia Chuẩn úy T cũng ngọ nguậy, vẻ mặt anh trang nghiêm một cách khờ sờ. Một người đàn ông từ trong nhà bước ra đến bên chiếc xe gắn máy, anh đạp xe và nói ngoái lại: — Tôi đi mua một cuộn phim để chụp mấy tấm ảnh kỷ niệm. Tiếng máy nổ dòn đã khuấy động vè tịch mịch của con ngõ vắng người. Bây giờ bóng râm đã đỡ xuống bao trùm dãy chuối tây có những cành hoa đỏ lở, tôi định bụng đợi cho đến khi bóng mát tiến đến mảnh giấy kẹo trên sân sẽ ra, ngồi nghỉ xả hơi một lát rồi tiếp cho đến hết giờ.

Lại có thêm mấy người thân đến viếng. Hai vợ chồng đứng tuổi đèo nhau trên một chiếc mobylette xanh cũ kỹ. Người vợ vừa với tay mờ

công mieng đã mếu máo. Phước ơi! thím đâu có ngờ mời hôm náo cháu về Saigon còn ghé nhà ăn cơm với chú thím. Bom rơi đạn lạc chí mà vò tinh rứa Phước ơi! Người chồng không khóc được thành tiếng, ông chỉ dụi dụi đôi mắt và hít hà. Đó là cách biểu lộ sự đau khổ của những người đàn ông. Hai vợ chồng đốt hương, sì sụp lạy, những ngón tay nhăn nheo của người vợ run run.

Mồ hôi càng lúc càng vã ra như tắm, có lẽ đã ướt hết chiếc áo lót của tôi. Mắt tôi như mờ đi. Ánh nến nhảy múa hình ảnh những hàng thập tự giá màu trắng và tiếng hát của ban hợp ca trường Bộ Binh trên trung nghĩa đài tập dượt cho cuộc lễ truy điệu nhân ngày Quốc Khánh sắp đến. Tiếng hát rèn rỉ như vọng lại từ một thế giới mơ hồ, lạnh lẽo nào: «Người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà rộng đôi cánh tay chờ mong. Người chợt nhớ mình như đá. Đá lăn vết lăn buồn».

Mấy đứa bé bên ngoài vòng rào vẫn không ngờ tôi mồ hôi mắt nhìn vào nơi chúng tôi đứng. Từ khi vào linh tôi ngại nhất cái mục trực quan tài và đưa đám tang. Công việc không có gì khó nhọc nhưng tôi không chịu nổi cái không khí thảng thốt, bo phờ, tiếng khóc thê thiết, những khuôn mặt xanh xao. Tôi chơi voi như đang bập bênh trong một biển nước đen đặc sệt những giòng máu tim sầm và auroc mắt nồng hối của những người ở lại và khung cảnh nghĩa trang với những hàng thập tự giá quét vôi trắng, những ngôi mộ mới lấp hoa chưa kịp héo. Mộ mới ngày một nhiều hơn.

Tôi sợ phải trông thấy những tấm ảnh lồng gường trong mỗi nhà

Nụ cười nước Ý

Một ông chồng kè lại cho bạn nghe rằng vợ ông ta chỉ ở gần ông ta mỗi năm một tháng mà thôi.

— Chà như vậy thì anh buồn lắm nha! Ông bạn an ủi.

— Chắc, có gì đâu, ông chồng tắc lưỡi một tháng qua nhấp nháy ấy mà.

mồ. Khuôn mặt nào cũng hao hao như nhau, quân phục, mũ kết hay đầu trần hớt ngắn, những sợi tóc khô cứng như cỏ úa trên vùng đất đầy sỏi đá. Trong dãy nhà mồ đó tôi vẫn thường gặp những thiếu phụ mặc áo dài đen, khăn tràng trên đầu, đôi mắt quầng thâm ngồi trầm mặc trước một ngôi mộ mới, đứa con tha thẩn chạy theo 1 con chuồn chườn gần đầu nó. Tại vùng đất tịch mịch đó tôi cũng thường nhìn thấy vài ba cô gái còn trẻ, dáng dấp học trò, đứng tần ngần trước



đền ng nước ở Quảng Nam, Nguyễn Cả chết bên này sông Bến Hải.

Thằng em nhỏ bây giờ đã vào lính, những đứa học trò cũ cũng đã từ già mái trường, trong những lá thư gần đây gửi cho tôi chúng nó than chán học. Học sao được thầy khi ngồi trong lớp nom nớp sơ pháo kích, ở miền quê ban đêm tự con đêu dám đốt đèn. Ích lợi gì cái học từ chương, công thức đối với thực tại máu lửa này.

Một chiếc xe Jep đầy bụi ngừng lại trước cửa, hai ba người mặc đồ trận hối hả đi vào trong số có một Đại úy. Họ vừa rời Tây ninh mang những di sản của người quá cố về cho gia đình. Một va li bằng da cũ kỹ, một cái xác màu cát ngựa, một chiếc ba lô bạc màu, viên Đại úy thấp hương và đốt một điếu thuốc đặt trước khung ảnh.

— Anh đốt thuốc gì vậy? Cô em gái của Phước hỏi.

— Salem.

— Ấy chết anh ấy không hút thuốc Mỹ đâu. Anh hút đi và tháp thứ này cho anh Phước. Anh ấy chỉ ghiền mỗi thứ Ruby thôi.

Cô gái vừa nói vừa đưa bao thuốc màu hồng cho viên Đại úy. Hai sĩ quan kể phiền chúng tôi đã đến. Chúng tôi nghiêm chỉnh chào quan tài rồi đi ra. Một giờ đã trôi qua. Cô em gái và người đàn ông khập khiễng chân mòi chúng tôi vào nhà trống uống nước. Tôi từ chối ly bia và xin một ly đá lạnh. Tôi thèm một cảm giác trong mát như đang ngồi cạnh một giòng suối, một bờ sông. Tôi rút khăn ra chấm những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, dưới thái dương và bắt đầu gọi chuyện :

— Thưa bà

Người con gái nhìn tôi, giọng từ tốn :

— Xin gọi tôi bằng cô. Tôi chưa

VIEN THUOC HONG
CO SINH-TOT C

Neurotonic

KN.785/BYT/QCDP/16.4.64

bồi - bổ - óc
tăng - cường
tri - nhớ



cô chồng. Tôi là em gái của anh Phước.

— Ấy chết xin lỗi cô ! Nhìn mấy cháu quần quét bên cô tôi cứ ngỡ...

— Không sao. Mấy cháu đây là con của chị tôi, chủ căn nhà này. Đại úy Minh hồi nay là chồng chị tôi. Anh ấy cũng đi hoài, lâu lâu mới tạt về thăm nhà một lần. Nhìn anh Minh, anh Phước tôi hết muôn lấy chồng.

Tiếng Phượng run run vì xúc động :

Giọng cô gái như trầm hồn xuống trong ánh nắng chiều vàng vọt lọc qua chiếc rèm cửa màu xanh :

— Mấy đứa bạn cùng lớp với tôi đã lẩn lướt lập gia đình. Phần tôi có lẽ còn lâu, tôi đợi ngày hòa bình trở lại, có lẽ cũng chưa muộn. Lấy nhau là dễ tạo dựng hạnh phúc mà trong hoàn cảnh hiện nay như các anh thấy... mà thôi để tôi gọi Phượng ra nói chuyện với hai anh cho nó khuây khỏa. Phượng ơi !

Phượng từ trong bước ra chào chúng tôi, khuôn mặt hiền hậu

nhưng đượm buồn, đôi mắt mong chờ.

— Phượng là hôn thê của anh Phước. Giọng cô gái vẫn trầm trồ. Quen nhau hồi con học luật rồi anh tôi vào lính. Hai người đã làm giấy hôn thú và định tháng mười một này sẽ làm lễ cưới.

Tiếng Phượng run run vì xúc động :

— Chúa nhật rồi anh ấy về Sg đưa tôi đi mua sắm đồ đạc để chuẩn bị cho lễ cưới. Chúng tôi vẫn chưa đồng ý về y phục của tôi trong ngày cưới. Tôi thì muốn mặc đồ cưới theo lễ nghi cổ truyền của Việt nam, áo vàng, khăn xếp vàng, anh Phước lại muốn tôi mặc áo dài trắng, khoán voan trắng đội vương miện. Bây giờ thì em đang chịu ý anh mặc đồ trắng đây anh Phước ơi.

Đến đây thì Phượng òa khóc. Những giọt lệ cõi nén xuống như được dịp tràn ra, đầm đìa. Một luồng gió thổi vào đưa khói thuốc lên cao. Tôi đứng dậy nói mấy lời

an ủi rồi từ giã ra về. Cô gái và Phượng đưa chúng tôi ra cổng, ánh nắng rực rỡ trên đôi mắt của Phượng. Buổi chiều đã rụng xuống trên những hàng chuối tây tím sẫm.

Tôi nghĩ đến đám tang ngày mai và nỗi cô đơn của Phượng khi trở về, đến những vòng hoa phúng điếu đặt trên nấm mộ Phước. Nắng sẽ làm hoa úa héo và cơn mưa thôi những cánh hoa rụng xuống, tàn rữa như xác người. Tiếng kèn bi thiết lại trỗi lên. Tôi... chưa.. te và sỉ quan phụ trách lễ nghi sẽ dỗng dạc đọc bản tuyên dương công trạng trước khi hạ huyệt. Chiếu quyết định số... nay truy thăng lên cấp... truy tặng... cho... Sĩ quan gan dạ đã chỉ huy khéo léo đơn vị trong cuộc hành quân ngày... tại... bắn hạ nhiều tên địch chết tại chỗ. Nhưng trong lúc hăng say chẳng may trúng đạn địch tử thương».

•••

kim dung...

(TIẾP THEO TRANG 15)

đến cuộc đánh nhau tri tử giữa hai mụ ma đầu hàng nắng này trong hầm băng của Hoàng Cung Tây Hạ, Đồng Mỵ lại trả tử đưa cái nhẫn sắt này ra để cho Lý Thu Thủy túi lột để thừa cơ tống một cú « dia rách » vào ngực họ Lý làm nàng này hộc ra một búng máu tươi...

Đoạn đầu của Tiểu Ngao đưa ra một Nhạc Linh San, ái nữ của Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, hóa trang thành cô gái lưng gù, mặt rõ, giảo quyệt, xử dụng độc dược như điên. Nhưng phản sau, ta lại thấy Nhạc Bất Quần ghét cay, ghét đang độc dược, và độc vật và Nhạc Linh San hoàn toàn không biết gì về độc dược, bọn Thành Thành lúc đầu đánh chưởng rùng rợn tuyệt vời như vậy mà sau đó đánh nhau toàn dùng kiếm, Mạc Đại Tiên Sinh kiếm thuật như thần lại chết thảm một cách lằng nhách vì loạn kiếm của bọn mù trong hang tối ở đỉnh Hoa Sơn. Nếu kiếm thuật quả thông thần như Mạc Đại Tiên sinh đã từng biểu diễn cho ta thấy ở trong hang tối dù có không trông thấy gì — điều này khó tin vì những võ lâm cao thủ đều có con mắt rất sáng, nhìn trong đêm tối rõ như ban ngày hoặc nhờ nội công thâm hậu nên tai rất thính, đến phi tiêu ám khí chỉ cần nghe tiếng gió mà bắt, gạt được chỉ cần tiên sinh múa kiếm bao phủ lấy mình là kẻ thù tuyệt không thể đụng tới mình ông được...

ooo

Óc tưởng tượng của Kim Dung giàu có hơn người nhưng tiếc thay, cũng chỉ có hạn. Ông chỉ nghĩ

ra được một số sự kiện kỳ diệu và ông dùng đi, dùng lại nhiều lần. Đó là một sự thiệt hại cho chúng ta, những người say mê đọc truyện Kim Dung nhiều hơn là thiệt hại cho chính tác giả. Chúng ta cần nhớ rằng khi một văn sĩ có tài không sáng tác nữa vì lý do gì đó, người đời bị thiệt thòi nhiều hơn là chính nhà văn đó. Như vậy dù thấy nhà văn đáng quý trọng là chừng nào. Một tên nhà buôn làm giàu cho chính nó, cho thân nó, làm lợi gì được cho người đời ? Người nghệ sĩ làm cho cuộc đời ta giàu có biết bao nhiêu ? Kim Dung với óc tưởng tượng của ông, đã trở thành một văn sĩ của các văn sĩ, một tiểu thuyết gia của các tiểu thuyết gia nhà nghề. Người như Kim Dung là một thứ quốc bảo, là một vinh hạnh cho dân tộc của ông, một Kim Dung thành công làm sáng giá cho tất cả những nghệ sĩ, những văn sĩ trên cõi đời này.

Nhưng sự thật vẫn phủ phàng, một nhà văn chỉ có thể viết hay được lâu, không có thể viết hay được mãi. Có người bạn tôi khen đoạn Tô Thiên Thu luận về sự uống rượu cùng những dụng cụ để uống rượu trong Tiểu Ngao Giang Hồ là tuyệt vời. Theo tôi, khen nhau thế lại là một sự mỉa mai Kim Dung. Vì đạo luận về sự uống rượu đó cũng như đoạn Đoàn Dự luận về trà hoa ở Mạn Đà Sơn Trang chỉ là những đoạn được trích ra trong những tập sách riêng viết về đũi thử nghề chơi đầy dãi trong rừng sách Tàu, không phải là những gì do chính Kim Dung sáng tác. Vì vậy, tôi kết luận rằng : « Tới Tiểu Ngao Giang Hồ, ngôi sao sáng Kim Dung đã bắt đầu mờ... »

1-11-69

HOÀNG HẢI THỦY

VÕ-TÁNH THU BĂNG

30 VÕ TÁNH SAIGON 30
(GẦN NGÃ SÁU-SAIGON)



Võ Tánh Thu Bang

KÍNH MỜI

HEPACHAUT

YÊU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGỦA MỀ ĐAY
THIẾU MÀU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MỆT

NƯỚC CỐT ARTICHAUT
NƯỚC CỐT GAN BÒ TƯƠI
SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2
VIỆN BẢO CHẾ HADZER

VUI VẺ
TUỔI TRẺ
DA DẺ, MỊN MÀNG

vn số 73 mvt-qcdp



chiếc nấm lửa

truyện
HÀ HUYỀN CHI

Tiếng động ròn và khô khiến Rhosson giật ban người trong sợ hãi. Trái tim như nở lớn hơn trong lòng ngực. Mỗi tiếng đậm như những nhát búa gỗ xuống những đường giây thần kinh căng cứng. Những ngón tay thô u nần của vị thiếu tá Mỹ già như tê bại không còn súc giác. Nóng thép lạnh như không làm tăng thêm nghị lực mà ngược lại, nó truyền vào Rhosson cái hơi thở buốt giá của thần chết. Cỗ họng ông nghẹn đắng. Ông nuốt nước bọt một cách khó khăn và phải áp úng mắt vài giây ông mới giữ được cho giọng nói bớt run:

— Lâm ! Lâm !

Lâm choàng tỉnh giấc, ngồi nhởn dậy giọng ráo hoảnh :

— Tôi phiền tôi gác rồi sao ?

— Suyt !

Thiếu Tá Rhosson trừng hồn giọng xuống :

— Tao vừa nghe tiếng động rất khả nghi.

— Vậy hả ?

Câu nói lạt lỏng của Lâm như một gáo nước lạnh tạt vào những lo lắng sôi nổi trong từng tấc da

thịt của Rhosson. Cảm tưởng bị khinh nhon khiên Rhosson run lên vì giận. Ông cố ghìm giữ đê khỏi văng tục hoặc gầm lên khi nói :

— Mày đã tỉnh ngủ chưa Lâm ?

Lâm đoán biết sự bất mãn của vị thiếu tá già nghiệp bay nhưng lại rất non yếu khi cầm tách chiến lè loi dưới đất! Anh vót vát bằng cái vuôn vai và điệu ý giả tạo :

— Tiếng động ở hướng nào thiếu tá ?

Rhosson quơ ngọn súng AR 15 về phía bên phải :

- Hướng 2 giờ.
- Khoảng cách ?
- Chừng 250 bộ.

Lâm ngả mình về phía trước, thật thấp, và chăm chú quan sát thật kỹ. Đêm tối mù mịt. Mọi chi tiết địa hình chim lẩn với nhau thành một khối cảm nín :

Rhosson đã lấy lại bình tĩnh dù không mấy tin tưởng vào khả năng tác xạ của viên Trung sĩ cỏ khí của mình. Song có Lâm lúc này vẫn hơn. Rhosson đê nghị :

— Mày thử áp tai xuống đất coi.

Lâm làm theo. Sau vài phút cỗ vận dụng thính giác anh chỉ nghe

thấy thuần nhất tiếng côn trùng rên rỉ và tiếng gió reo trên đầu những ngọn lúa con gái.

— Nothing !

Lâm chà sát mặt anh trên vai áo. Lâm nói như giảng giải :

— Tôi nghĩ nếu có một vật di chuyển, từ hướng đó sẽ xảy ra những hiện tượng như những sinh vật nhỏ chạy lao sao khua động mặt nước. Hoặc ít nhất là sự ngưng bặt bất thường của tiếng côn trùng.

Rhosson đáp giọng sượng sùm :

— Rất tiếc tao không chú ý đến những chi tiết mày vừa nói. Có thể là tiếng động của một con chuột đồng đì kiếm ăn chăng ?

Lâm thấy cần phải trấn an vị thiếu tá già, và cũng đê chứng tỏ rằng mình không đến nỗi « cá » như ông ta, anh cột giây lưng đeo súng vào người :

Giáo dục tình dục

Một bà tâm tình với bạn :

— Con gái tôi năm nay mười sáu tuổi rồi, Chị có nghĩ là tốt hơn tôi nên nói với nó vài câu chuyện về vấn đề ấy không ?

Ồ; tại sao không ? Tôi tin chắc là chị sẽ học hỏi nó được khói chuyện.

— Dù sao tôi cũng nên thảm sát thử coi.

— Tùy mày.

Lâm khom mình bước men theo bờ ruộng. Rhosson nhìn theo bóng Lâm in nỗi bật trên nền trời nhò nhợ ánh sao. Chiếc bóng ấy hun hút chìm ngập vào những lùm cây thấp đặc quanh phía dưới đường chân trời. Rhosson bắt đầu đẩy lên cơn hồi hộp gai nhọn trong hơi thở. Ông chờ đợi một điểm lửa leo sáng một tiếng nồ khô khan và có thể Lâm không kịp thở ra tiếng đau đớn cuối cùng thời gian như ngưng động hẳn lại. Rhosson thấy chập chờn phía trước hình ảnh của Dick đưa con trai ông đã đồ xuống ở thung lũng Pleime, không kịp kêu một tiếng. Rhosson đổi thế nằm vết thương nơi chân bị động nhức buốt như vết dao đâm lúi cán. Ông đưa tay rị mợ thăm dò. Một chất mướt ẩm lợn cợn thấm trong lòng tay. Rhosson đưa lên mũi ngửi và lầm bầm chửi thề trong miệng ;

— Khốn nạn. Có lẽ phải nhờ thằng Lâm làm « garot » mới xong.

Đôi mắt vị thiếu tá già như mở rộng ra trong bóng đêm. Ông chăm chú quan sát từ hướng đi của Lâm, nhưng không thấy gì cả. Gã đã biến dạng, đã đồng hóa vào bóng tối. Sự vận dụng thị giác quá mức đã khiến nhức buốt hai thái dương, Rhosson đành thu ngắn tầm nhìn, nhưng những lùm cây vẫn nhảy múa nhạt nhòa chập chờn ẩn hiện.

Trong vùng bóng tối trước mặt,

tiếng động kỳ dị lại nồi lên như tiếng cá quẩy lộn trên mặt ruộng nước.

Tiếng chân bước lõm bõm kéo thành một vệt dài qua hướng 1 giờ. Rhosson tưởng như trái tim ông ngưng đập bởi tiếng động bất chợt ấy. Vài phút trôi qua Rhosson thở phào thật nhẹ nhõm khi nhận ra cái bóng nhỏ thó của Lâm trên đường về.

Lâm chia con cá lóc bằng bắp tay về phía Rhosson :

— Con cá lớn quá. Ít ra cũng phải trên 2 ký. Sáng mai mình có bữa điềm tam tuyệt diệu rồi Thiếu tá.

Rhosson cười hực lên một tiếng :

—Ồ con cá chó đẻ !



Lâm phi cười theo vì câu chửi thề ngộ nghĩnh anh giải thích :

— Con cá bị mắc giây câu. Nó mạnh quá nên lôi gãy luôn cây nọc và tôi vồ được nó không khó khăn gì mấy.

— Nhưng mày làm gì mà lâu đùi vậy ?

Lâm khoát tay nói thản nhiên :

— Tôi đi dài dài định kiếm thêm vài con nữa.

Rhosson lên giọng đạo đức :

— Mày quên rằng những câu này đều có chủ sao ?

Lâm bảo chữa thật gọn :

— Thứ nhất là cứ tạm cho rằng chủ nó là Việt Cộng đi, Thứ hai là thứ này không hiếm gì đối với nòng dân. Nếu không có chiến tranh người dân chúng tôi sống thật dễ dàng với những nguồn lợi thiên nhiên này.

— Mày định dùng bừa cách nào với chiến lợi phẩm này ?

Lâm nuốt nước miếng trước khi diễn tả :

— Ồ tuyet lầm. Tôi tin chắc rằng ông chưa bao giờ được ăn món cá nướng bằng bún.

— Cái gì ? Mày nói nướng bằng bún ?

— Vâng bún, tôi nhắc lại.

Tôi sẽ dùng bún để đập lên mình cá trước khi nướng. Rồi ông sẽ biết và ông sẽ nhớ mãi.

Tiếng động cơ trực thăng nhẹ vang theo hơi gió. Rhosson nói như reo lên !

— Trực thăng ! Lâm, mày có nghe thấy tiếng cánh quạt « máy xay lúa » quay phần phật trong giò đáy chửi !

Lâm vénh tai lên và xác nhận với Rhosson :

— Đúng vậy. Hướng 6 giờ,

— Mày lầm. Tao nghe ở hướng 9 giờ.

Hai chấm đèn đỏ hiện ra trên bầu trời đêm.

Lâm thất vọng ;

BẠN TRẺ TẶNG NHAU CUỐN BĂNG NHẠC

mây hồng

LÀ CHO NHAU CẢ MỘT

MỐI TÌNH THIỀN THU

BÁN THƯƠNG XUYÊN TẠI

QUÁN NHẠC

MÂY HỒNG

78 Lầu I THƯƠNG XÁ TAM ĐA

101 Công Lý Saigon Đ.T. 92.115/337

Băng lớn - Cassette - Stereo - Cartridge

Ông nhìn thấy đèn hiệu của nó rồi chử. Nó đâu có bay ngang qua phía chúng ta.

— Đèn xanh !

Cả hai người buột miệng reo lên một lượt. Bốn mắt đèn : 2 xanh, 2 đỏ nhấp nháy liên hồi là dấu hiệu của máy bay đang tiến tới.

Rhosson lèn tiếng trước :

— Lâm ! Minh phải làm một cái gì chứ ?

— Tiếc rằng mình không có hỏa pháo.

Giọng vị thiếu tá già đầy tin tưởng và xen lẫn đòn chút tự phụ :

— Thịt mình làm ra hỏa pháo.

Lâm ngạc nhiên chờ đợi giải thích :

Rhosson nói như ra lệnh :

— Mày giúp tao di chuyển ra khỏi cái lều này và hãy cho nó một mồi lửa.

— O.K,

Lâm kéo một mảng rơm xuống

làm mồi và châm lửa. Ánh sáng hồng tươi, nhảy múa trên nền đất đỏ quạch lung linh như niềm vui. Chỉ trong giây lát mái lều bốc cháy sáng lòa như một cây nấm lửa.

Vết máu tươi đã loang ra, khiến hai con cá mập trên bầu trời đêm đã bắt hơi và lao thẳng tới.

Điều Rhosson và Lâm không ngờ tới là mái lều quá mỏng và lưỡi lửa đã theo cơn gió liếm qua nhanh, mặc dù chất rơm còn hơi ẩm vì cơn mưa nhẹ hồi tối. Điều bất hạnh đã xảy tới cho 2 người nằm trong kẽ hở vô tình ấy. Khi 2 chiếc trực thăng vẫn trang ào tới thì dưới mắt họ chỉ còn là những chiếc xương cột đang ngùn cháy và bóng 2 kẻ khả nghi gần đó hẳn là thủ phạm của vụ đốt phá ấy. Họ phản ứng thật nhanh, chiếc di đầu cầm xuống. Rhosson chỉ còn kịp hé lèn thẳng thốt :

— Nằm xuống. Đòi ngu !

Những voi đạn lửa cuộn cuộn rời từ phi cơ xuống «mục tiêu» cắt nát bóng đèn thành từng mảnh vụn.

Đạn cây tung toé bùn đất ngay sát chỗ hai người nằm thành một vệt dài.

Lâm định nhởm dậy diu Rhosson chạy về phía bờ ruộng cao thì chiếc thứ hai đã cắm xuống. Trong tiếng nổ như những mũi khoan xoáy mạnh vào trong đầu Lâm. Hai lá phổi anh như ngòp lửa. Hơi thở bỗng rát. Lỗ tai bùng bùng, mắt nở hào quang.

— Chạy !

Lâm hét lên và bằng sức mạnh phi thường anh nhấc nỗi khối thịt khổng lồ của Rhosson đứng dậy và cắm đầu chạy về bờ ruộng.

Nhưng nhanh hơn, chiếc trực thăng thứ nhất đã đoán biết ý định ấy. Nó lừng lững từ phía trước cắm thẳng xuống. Lâm dùng hết sức bình sinh đầy mạnh thiêu tá Rhosson về một phía, còn chàng lao mình về phía khác và lăn như một con vẹt. Lăn đ滾 rit róng cầy một đường giữa hai người. Khi chiếc thứ 2 lao xuống thì Rhosson và Lâm đã lăn được tới bờ ruộng ẩn trú.

Có lẽ nhận thấy mục tiêu không có gì hấp dẫn lắm, nên phi tuần trực thăng đã bỏ đi.

Lâm llop ngóp ngồi dậy chửi thề bằng tiếng Việt ;

— Đ.M mấy thằng phi công ngu nhất thế giới.

Rhosson hỏi :

— Mày vừa nói cái gì vậy ? Mày có sao không ?

— Rất tốt. Tôi nói cái hỏa pháo do ông chế ra không được vui mấy. Còn ông ?

Rhosson đứng dậy bằng một chân. Ông cố lấy thẳng bằng cho khỏi té nhủi xuống.

— Tao không hề gì. Mày thẳng phi công chó đẻ. Nó không có được một nhận xét nào về trường hợp này cả. Đòi con bò. Phải bửa ốc chúng nó ra...

Lâm khôi hài :

— Tôi rất lấy làm tiếc vì...

— Vì tao ?

— Tui nó bán dở quá

Rhosson cười hực lên :

— Trông mày và tao lúc này không khác gì 2 con cá được sisa soạn để nướng theo kiểu đặc biệt của mày.

Cả hai người cùng ôm nhau cười vang.

Lâm chỉ về phía xác phi cơ nằm vật ngang con lạch ;

— Có lẽ tại nó đui nên mới không nhìn thấy chiếc phi cơ của chúng ta đang nằm rúa bụng ở đó ?

— Hắn vậy.

Rhosson bật tiếng rèn đau đớn :

— Trời. Đè đến mai chắc tao bị hư cái chân này mất. Mày kiểm cái gì làm «garot» cho tao gấp gáp.

Lâm hỏi :

— Khẩu súng của ông ?

— Tao cũng không biết nó rót ở khúc nào. Mày thử kiểm dùm coi.

Lâm chạy vụt đi và lát sau anh mang về hai khúc sắt. Khẩu súng đã bị bắn gãy làm 2. Lâm cúi xuống vết thương của Rhosson.

— Tôi cần cái giây súng này thôi.

Rhosson móc túi lấy tầu thuốc nhưng bao thuốc cũng ướt nhẹp. Ông định rút đi thì Lâm đã giật lấy. Rhosson ngạc nhiên hỏi :

— Mày hút được thứ rêu mốc này sao ?

Lâm mỉm cười giải thích :

— Ông yên tâm. Nó sẽ có ích cho ông. Người Á Đông chúng tôi có thể dùng nó thay thế thuốc sát trùng. Nhất là trong trường hợp túi thuốc cấp cứu của chúng ta đã hết.

Lâm dốc cả bịch thuốc ra lòng bàn tay. Anh chà sát trên lớp băng ướt súng máu trên đùi Rhosson. Chất nhựa thuốc thẩm vào vết thương khiến ông suýt soa. Sau khi làm garot xong, Lâm nằm thở. Cơm mệt đè chűn nặng trên từng phân vuông da thịt. Tiếng Rhosson dịu dàng :

— Lâm, tao xin lỗi vì đã nghĩ xấu về mày.

— Về gì ? Lâm hỏi.

Tao nghĩ rằng trong phi hành đoàn thì trừ bọn thằng Thụy và 2 tên biệt kích đã đi cầu viện, còn mày chỉ là thứ gà chết.

Lâm cười :

— Không, ông nghĩ đúng đấy chứ. Tôi chỉ là thứ gà chết so với chúng nó. Tôi nói thật đấy.

Rhosson hất hàm chỉ về phía xác phi cơ :

— Tao không hiểu tại sao tại mày cứ quyết tâm bảo vệ đồng sát vyun này ? Theo tao phá hủy những gì có thể phá và cả bọn rút về là êm nhất.

— Thứ nhất là dân tôi nghèo. Chúng tôi tin rằng đồng sát vyun ấy còn có ích. Thứ hai là chúng tôi không muốn Việt cộng có chứng cứ để thôi phòng chiến quả. Chỉ với đồng sát vyun ấy chúng có thể làm cho cả triệu đồng bào vùng quê tin rằng chúng đã hạ được hàng trăm phi cơ nội trong một đêm, chỉ với súng trường. Và như ông đã thấy rất nhiều phi công Việt Nam không chịu bỏ máy bay để nhảy dù trong những trường hợp nguy cấp bắt buộc.

Rhosson vứt nhởm dậy :

— Dường như 2 con quái vật lúc này đang trở lại.

— Đúng vậy. Ông còn muốn làm hỏa pháo nữa không ?

Rhosson cười gừ gừ trong cỗ họng :

— Bây giờ tôi phiền mày. Mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn.

Lâm nghĩ thật nhanh :

— Vậy thì tốt. Bây giờ tôi đưa ông ra một chỗ an toàn hơn. Tôi bắt đầu làm hỏa pháo theo ý riêng của tôi. Nếu có bị 2 con quái vật

ấy cắn thì một mình tôi chạy có lẽ dễ hơn.

Lâm kiếm một số cọc và đòn tay dài, chùm lửa cho cháy đều rồi vác từng chiếc một cắm xuống ruộng nước theo hình chữ T trực chính hướng về chiếc máy bay bị nạn.

Khi 2 con quái vật đảo trên đầu thì Lâm đã kịp chạy về chỗ ẩn với Rhosson. Vị thiếu tá ôm lấy anh giọng đầy xúc động :

— Lâm. Mày thông minh quá. Tao... Không ngờ...

Quả nhiên theo dấu hiệu của Lâm 2 con quái vật phóng đèn pha rơi theo dấu hiệu lửa và tìm ra ngay chiếc phi cơ bị nạn. Rhosson và Lâm đứng bật dậy hò hét như người điên. Lâm cởi trần, chiếc áo quay tròn trên cánh tay anh phần phật tung bay, reo múa như ngọn cờ chiến thắng. Hai con quái vật hạ thấp dần.

Rhosson quên bẵng vết thương trên thân thể. Ông ngửa mặt lên trời cười sảng sặc rồi cuí xuống ôm lấy đầu Lâm khóc vùi như đứa trẻ. Vị thiếu tá già nói bằng giọng đầy nước mắt :

— Dick ơi ! Con đã chết cho một dân tộc anh hùng...

HÀ-HUYỀN-CHI
(Trong Mặt trời đêm)

— Thế nào, từ lúc nghe lời tôi đi câu, anh cảm thấy dễ chịu hơn không ? Bác sĩ thần kinh hỏi một thân chủ.

— Không, bác sĩ à, tôi lại cảm thấy lo lắng hơn trước nhiều.

— Lại nhỉ, các bệnh nhân khác của tôi đều cho là khá hơn mà.

— Vâng, có lẽ thật thế; thưa bác sĩ, bởi vì họ đều có mỗi người một cái giấy phép cho câu cá.

Đêm NOEL và ngày TẾT tung bừng náo nhiệt.
Một rừng áo đầm, áo dài tay raglan, hàng trăm kiều áo hợp thời, tuyệt đẹp trưng diện ngoài đường, trong các buồi dạ hội... đều mang nhãn hiệu :

Nhà May DAKAO

60 Nguyễn Huy Tự (ngã tư Cầu Ông) DAKAO
Một nhà may lớn quy tụ toàn thợ cừ khôi với :
Cai Hòa — Cai Cập chuyên mòn đồ đầm, danh tiếng
Saigon, sẵn sàng phục vụ quý Bà, quý Cô.

DAKAO NOËL ? ?

TẾT DAKAO ? ?



LE MIEN CUONG. Đúng thế, chỉ mong Đài còn đó mãi mãi. Nhưng thời buổi này biết sao được mà nói. Cố giắc chắc chắn đâu. Càng viết mạnh càng thấy mong manh, Đã lựa 2 bài thơ trong ba : thì thầm giọng ngọt » và «nghĩa yêu đương» Gửi tiếp đi nhé. Thân mến.

TÓ LŨ — Mấy bài thơ được cả, sẽ lựa đăng dần. Nhẽ ra trả lời sớm hơn nhưng vì phải đi trình diễn, bỏ mất 2 tuần không liên lạc với độc giả.

HUYỀN THẢO — Người con dân tỉnh Sơn Tây đó ư. «Tha hương ngọt... đồng hương» còn gì bằng. Đề nghị của cô chúng tôi xin lưu ý và sẽ thực hiện ngay. Truyện ngắn đang đọc. Rảnh co ghé tòa soạn nhận họ hàng tôi sẽ cho biết sau.

Ngoài ra tòa soạn đã nhận được thơ của các bạn sau đây :

NGUYỄN HỮU BÀO — Truyện ngắn đang đọc. Có gì sẽ cho biết sau. Xin cứ gửi tiếp.

CHU KAN LYM — Vấn đề xung hô tuy ý. Sao cũng được. Rất cảm động khi đọc thư Lym. Phái đoàn đi các tỉnh sẽ xuống Cần Thơ. Lym hãy tham dự hội thảo nhé.

HẠNH PHƯƠNG — Dùng chữ «chỉ giáo», nghe quan trọng quá. Bài thơ tám chữ sẽ đăng cứ gửi tiếp. Mến.

tinh doi



TRUYỆN DÀI

Nguyễn Thụy Long

9

Ri ngang lên :

— Vậy hả, nhưng nó ngủ đâu ?
— Trong phòng máy.

Ri le lưỡi :

— Eo ơi, thằng cha đèn xì xì này ấy hả ?

Lan ngựa bật cười :

— Mày cũng chê nó đèn nữa sao, bộ mày trắng lầm hả ? Thời đưa nó vô buồng đi.

Thằng đại úy da đèn rên nhỏ, hai người lính da đèn tối điu hán dậy, Ri hướng dẫn chúng theo mình vào phòng. Thằng đại úy quá dài trên cái giòng sắt, hán phải nằm hơi co chân một chút. Bọn lính da đèn nói với Ri một hơi, Ri không hiểu mồ tè gì hết, nàng ô kê loạn cả lên. Trong phòng giờ này chỉ còn lại mình Ri và thằng đại úy, hán mở mắt nhìn nàng, đòi mắt trắng dã, hán nằm đích vào, ra hiệu cho Ri ngồi xuống cạnh hán, nàng hơi hồi hộp, nhưng nàng vẫn ngồi xuống cạnh hán, hán vòng tay ôm ngang hông nàng, hán nói một hơi, Ri bờ ngõ, Ri không biết hán nói gì, nàng gật đầu, nàng mỉm cười, nàng nói :

— Ai lô du.

Vòng tay của gã đại úy Mỹ đèn xiết nàng chặt hơn, hàn gục cái đầu đèn thuỷ róm máu vào lòng nàng.

Ngoài quán mồi lúc bọn Mỹ đèn kéo tới một đồng, chúng bắt mồi nhặt gân om xòm, nhưng chúng không có vẻ gì là vui đùa, chúng lầm lì, bàn tán với nhau những gì đó. Lê vẫn còn lo sợ, nàng nói với Lan ngựa :

— Không biết bọn này định làm gì, tao thấy ló mày ơi.

Lan ngựa bĩu môi :

— Mày thiệt kỳ, chúng nó muốn làm gì thì làm, kè cha chúng, miễn là chúng trả tiền mình. Hết nước uống rồi đó, mày có đi mượn đâu thêm được thì đi lè lèn, mày cứ giao bọn này cho tao, tao sẽ lấy tiền không thiếu thằng nào cho coi.

— Còn thằng đại úy nằm trong phòng con Ri mày tính sao ?

— Gả con Ri cho nó. Thời đi mượn vài két bia về đây, bọn này uống bia không hả.

Lê vội chạy đi, nàng đè ý khắp các quán không quán nào còn bóng một thằng Mỹ đèn, hình như bao nhiêu Mỹ đèn đều tới quán nàng ráo trọi, bọn Mỹ trắng rút về trại dần dần, các quán thưa thớt. Khi nàng mượn được 1 két bia về thì bọn Mỹ đèn từ quán nhà nàng kéo ra, từng tốp chửng mươi đứa xâm nhập vào các quán có Mỹ trắng. Nàng vừa đặt két bia xuống nàng nghe tiếng la lối om xòm khấp khu, tiếng đồ vỡ, bọn trắng và đèn đánh lộn, chúng kéo nhau ra cả ngoài đường đập lộn, Lê sợ hãi, nàng run rẩy nói với Lan ngựa :

— Thấy mè rồi mày ơi, chắc chúng nó phá tan cả khu này quái.

Lan ngựa vẫn bình tĩnh :

— Bọn đèn di trú thù cho đại úy của chúng đó, lát chúng trở lại đây mà.

Tiếng đập phá mỗi lúc một dữ dội hơn, gai chạy toán loạn, bọn trắng bị đánh bất ngờ bỏ chạy toán loạn, tiếng còi xe hơi M.P hụ inh ỏi, bọn đèn rần rần chạy trở lại quán Chicago, có thằng bị thương, máu chảy xối xả, bọn Mỹ

trắng hính như nhiều thằng bị thương hơn, nằm lăn lóc ngoài lối đi. Mỗi thằng đèn vớ một chai bia chúng không chờ khui, chúng đập vỡ cổ chai đưa lên miệng tu ứng ực, mặt thằng nào thằng nấy đằng đẵng sát khí, chúng bàn tán om xòm.

Thằng đại úy từ phòng trong đi ra, hắn nhìn đám lính của mình, hắn bắt tay từng thằng, nhất là mấy thằng bị thương, hắn nói gì đó, bọn đèn reo hò rầm rộ. Một chiếc xe MP đậu lại trước cửa quán, lính Mỹ vừa đèn vừa trắng súng ống đầy người nhảy ào xuống, xâm nhập vào quán. Gã đại úy Mỹ đèn ra hiệu cho lính ngồi yên chỗ, hắn nói chuyện với người sĩ quan MP, hắn chỉ vào đầu mình, chỉ vào ngay vết thương còn rướm máu của mình, gã nói thiệt nhiều, người sĩ quan MP ghi chép vào một cuộn sổ tay.

Lê hỏi Lan ngựa :

— Chúng nó nói gì với nhau vậy ?

— Thằng đại úy khai rằng nó uống ở quán bên kia bỗng dừng bị bọn trắng đánh bị thương, nên nó phải chạy sang quán bên này trốn, lính da đèn cũng bị tụi trắng cậy đồng ăn hiếp, nên chúng nó tức chúng nó đánh lại trả thù.

Một người lính Mỹ mang theo thùng thuốc băng bó cho tất cả bọn bị thương, sau đó bọn Mỹ đèn trả tiền đàng hoàng, chúng kéo nhau về trại. Lê hí hứng

— Thu được nhiều tiền ghê may à.

Lan ngựa vui vẻ :

— Tao đã nói mà, tao biết chắc chắn bọn đèn thế nào ngày mai còn kéo ra đây ngồi nữa cho coi, tao có nghe thằng đại úy nói với con Ri mà.

Lê quay lại hỏi Ri :

— Có phải nó nói vậy không chị ?

— Ai biết, thằng cha đại úy nói quá trời, nói tui không hiểu gì ráo trọi, nè nó cho tôi tiền.

Ri xòe bàn tay ra, trong tay nàng một nắm giấy dó la xanh, Lan ngựa vội chụp lấy đếm :

— Nhiều dữ, cả trăm đòn lận, rồi, vậy là mày trúng mối rồi. Thằng cha đại úy mè mày rồi lúc nó về nó hun mày một cái mày nhớ không ?

Tự nhiên Ri thấy bẽn lén, nàng lườm bạn một cái:

— Chị nói thiệt kỳ, nó mà thèm tui, thiếu gì gái Việt đẹp nó là đại úy cao sang nữa.

Lan ngựa ngầm nghĩa Ri :

— Mày đèn nhưng đẹp chờ có xấu đâu, lỗ mũi mày cao, mắt mày to đen, không tao nói thiệt mày coi ngon lành lắm, mày có duyên nữa, tại từ trước mày làm việc lam lũ quá, mày không sửa soạn nên coi xập xê, thôi từ mai tao sửa soạn cho mày, đêm nay tao sẽ sửa móng chân móng tay cho mày, ngày mai mày còn đón tiếp chồng mày chờ.

Ri mắc cở :

— Quỷ nè, chọc người ta hoài.

— Tao nói thiệt mà, tao dậy mày ít câu tiếng Mỹ để mày ăn nói mày chịu không ?

Lê vui vẻ, khuyển khích bạn :

— Thời ưng đại úy, biết đâu chị không bảnh hơn hết bọn này, một thằng đại úy chờ có phải thử thường đâu. Ngày mai thế nào chúng nó cũng ra

nữa cho coi, chúng mà ra liên tiếp được một tuần lễ là tôi khỏi phải dẹp tiệm.

Bỗng dung Ri thấy vui vui trong lòng, nàng cười, hàm răng nàng trắng nhởn, nàng xoa bụng mình :

— Đói rồi, tôi phải ra ngoài quán ăn cái gì, hôm nay tôi bao các người.

Lan ngựa luôn luôn mau mắn :

— Lệ ơi mày đẹp cửa hàng đi, hôm nay con Ri bao mình, nó sắp có chồng Huê Kỳ đèn.

Lệ vui vì bán hàng được, nàng còn mãi tính toán, nàng nhìn cửa hàng trống trải của mình, nói với bạn :

— Tao phải kêu con mẹ hùn hạp với tao bồ thêm tiền để sửa sang lại cái quán, cứ cái điệu này không ma nào thèm vô.

Lan ngựa bĩu môi :

— Thương mại dữ, mới có mấy thằng Mỹ đèn chạy nạn vô đã tính chuyện làm ăn rồi, tao nói thiệt muốn bắt khứa Mỹ đèn mày phải huấn luyện con Ri chài bằng được thằng đại úy, còn không thì đừng hòng, kế hoạch cả đó mày, mình phải khôn mày à, không khôn thì chỉ có ăn cứt thôi.

Ri hối thúc :

— Đi, mình đi ăn cái gì, tôi đói quá trời rồi nè.

Ba người đi ra ngoài đường, nhiều quán hàng bị phá tan hoang, bọn chủ quán và gái than quá trời.

Một con mẹ hậm hực :

— Chúng nó đập tan cái máy «bic-cúp» của tao rồi, mới mua ở Saigon mang tối buổi chiều nay, mẹ cái bọn mọi đèn.

Ri và cả bọn ra ngoài quận An Túc ăn uống, quận nằm ngay sát lô, đặc biệt ngoài quận không còn một cái Ba nào được hành nghề, tất cả đều phải tập trung vào khu giải trí, ngoài quận chỉ còn những cửa hàng buôn bán với tính cách thường, trước đây chưa có khu giải trí, các quán bán ba mọc nhu nấm, vô trật tự một vài miếng tôn quây lại cũng có thể trở thành một cái ba, có gái có rượu, có Saigon tea, mang một cái tên rất Mỹ, như New York, California v.v..

Bây giờ bộ mặt quận coi có vẻ sạch sẽ hơn, vẫn còn những tiệm tên Mỹ nhưng là những tiệm may, tiệm giặt ủi, tiệm tắm hơi, một vài tiệm ăn của người Huê Kiều. Ri đưa cả bọn vào quán ăn, nàng gọi thức ăn tung bừng, nàng không hiểu tại sao hôm nay nàng lại vui thế, nàng đã tự nguyện coi chuyện mày thằng Mỹ đèn đến quán của Lê là một chuyện thường. Lê không thiết ăn uống, nàng mãi mê tính toán cho «tương lai». Nàng nói với Lan ngựa :

— Quán mình ít gái quá, nếu làm ăn được không chừng tôi lại phải vô Saigon kêu thèm.

— Kêu ở đâu cho mất công, mình dù lại gái ở mấy cái ba đã dù gái của mình, bọn chúng nó làm đâu có tiền thì tôi chờ tình nghĩa mẹ gi.

Lê nhút nhát :

— Họ làm vậy được chờ mình mà làm thì có chuyện liền cho coi.

Lan ngựa đáo để :

— Mày sợ cái gì, đứa nào đụng đến mày tao đập thấy mè, làm ăn mà cứ sợ hết chuyện nọ tới chuyện kia thì làm mè gì được chờ, tao nói thiệt tao không

ngan con nào hết, đứa nào tốt với tao tao hết lòng
hết dạ, còn đứa nào xô lá ba que tao cũng dám chơi
lại hết mình luôn. Mày cứ giao việc này cho tao,
ngày mai mà tui đèn ra tao bảo đảm với mày, mày
muốn kêu bao nhiêu con về làm tao cũng kêu được,
có điều mày cho tao làm xếp chúng nó, chỉ có tao
mới điều khiếun được chúng nó thôi, cái hạng như
mày không làm được cái mẹ gì hết, tao nói thiệt
đó, đừng giận tao.

Lệ buông xuôi luôn :

— Thời kệ mày, tao giao cho mày đó, mày mà
giỏi thì mình làm chia với nhau ;

— Đồng ý, rồi mày coi, tao đến thời rồi, tao
không còn nghèo nữa đâu, trước kia là tao có
coi thầy mà, thầy nói giai đoạn đầu thế nào cũng
phải gặp trực trặc.

Lệ cười :

— Mè tin dữ,
— Tao làm ăn mà mày.

Ri hỏi hai bạn :

— Thời ăn đi chờ, đồ ăn người hết rồi kia.

Ba người ăn uống vui vẻ, Lan ngựa luôn miệng
chọc phà Ri :

— Minh mà ăn nên làm ra cũng là nhờ con nhỏ
lợn nghè này, tối nay tao phải dạy mày ít câu
tiếng Mỹ mới được, mày cần phải biết nhiều mới tán
tỉnh chúng nó được chờ, tao coi bộ nhiều thằng đèn
mết mày đó, nhưng kẹt có thằng xếp chúng dành
trước nêun chúng không dám.

Ri lườm bạn :

— Chọc phà người ta hoài, cứ làm như tao ham
lắm.

— Mày nói mày không ham ?

— Chờ sao ?

— Vậy tại sao mày ra săn sóc thằng đại úy làm
chi vậy, mày nhớ mày nói tiếng Mỹ với nó không,
mày biết nghĩa tiếng ấy là gì không ?

— Thị tui nói chơi chơi vậy, cái tiếng đó tui
nghe bọn gái nói nhiều thì tui nói vậy thôi.

Lan ngựa tinh nghịch :

— Mày nhắc lại coi.

— Ai lô du.

— Mày hiểu tiếng đó nghĩa gì không ?

— Không !

— Vậy thì tao cần cắt nghĩa cho mày hiểu, tiếng
đó có nghĩa là «Em yêu anh»

Ri tròn xoe mắt :

— Chết cha, thiệt vậy sao ?

— Bộ tao nói chơi hả ?

— Tao cứ ngỡ là một tiếng chào hỏi chờ.

— Tầm bụng, tiếng chào hỏi khác, thí dụ như mày

muốn chào một thằng Mỹ tới quán mình buổi chiều
thì mình phải chào «gút nai», vậy vậy đó, chờ không
phải chào «ai lô du» mà chào cái kiểu vậy nó sẽ đứa
mày vô phòng liền một khí.

— Chi vậy ?

— Trời con nhỏ, làm chi bộ mày không biết sao ?
Lệ tức cười Ri bến lén, Lan ngựa càng chọc dữ :

— Mày làm như mày ngày thơ lám, con gái nhà
lành không biết gì hết trọn.

Ri thấy mình được chiều đãi, nàng nhõng nhẽo
với bạn :

— Quỉ nè, đồ yêu đồ quỉ ở đâu không hà.

Lan ngựa cười ròn rã :

— Mày muốn nghe hiểu tiếng Mỹ không ?

— Muốn.

— Tao dạy mày nghe.

— Ủa, nhưng không có dậy mấy tiếng bậy bạ
nghe.

— Tầm bụng, tao dậy có sách hắn hoi chờ, tao
có một cuốn sách dậy tiếng Mỹ để ở nhà. Bây giờ
tao dậy mấy trước mấy câu truyền khẩu, ráng mà
nhớ, ngày mai mày còn phải nói chuyện với đại úy
của mày.

Lan ngựa cất giọng :

— Một thằng Huê Kỳ khi muốn làm quen với mày
nó sẽ hỏi tên mày, nó hỏi như vậy nè «Hoắt dù
nêm ?» tức là em tên gì, mày phải trả lời như vậy:
«Mai nêm i dò Ri» tức là em tên Ri, dễ ợt à, mày
thấy không ?

Ri lắc đầu :

— Cái tiếng gì khó nghe quá.

— Mình nghe hoài thì sẽ quen đi chờ.

Bữa ăn tàn, trời cũng về khuya, Ri tính trả tiền
Lệ dành :

— Thời chị để tôi trả, bao giờ chị làm bà đại úy
bao tôi cũng không muộn kia mà.

Ri nhéo Lệ một cái :

— Kỳ, chị cũng chọc em nữa sao ?

Tuy nói vậy nhưng Ri cũng thấy vui trong lòng,
nàng mơ ước vẫn vợ, nàng nghĩ đến một tương lai
nào đó, một tương lai mà nàng chưa từng mơ ước
tới. Về đến nhà Lan ngựa chui vào phòng Ri :

— Đêm nay tao ngủ với mày, tao sẽ dậy mấy một
vài câu tiếng Mỹ cho mày giao thiệp, tao nói cho mày
biết, mày vở được con cóc vàng rồi đó, đừng có nhà
ra. Tao nói thiệt đòi tao chưa bao giờ dám nghĩ đến
một thằng sĩ quan Mỹ, tao chỉ mơ ước lấy được một
thằng linh hăng bét Mỹ, tao không có kỹ thi, đèn
trắng gì tao cũng sài ráo, miễn là mình có tiền sài
đều đều.

Ri nghĩ đến người đại úy da đen, không hiểu tại
sao nàng nghĩ đến hắn hơi nhiều, nàng lại mơ mộng
vẫn vờ,

Lan ngựa nằm bên cạnh nàng thuyết phục :

— Tao nói thiệt đó, ra đời cần phải khôn mới
được, tao thấy mày thực thà quá, thực thà cũng là
một đức tính tốt, nhưng tùy chuyện, như tao thấy mày
đối hết lòng hết dạ với con Lê là điều đáng quý,
vì con Lê cũng là người tốt, nó không
lợi dụng mày cái gì. Nhưng nhiều khi thực thà cũng
có hại, mày đối với ai cũng hết lòng, nhiều người họ
không biết điều họ lợi dụng mình.

Lan ngựa khôn khéo đưa đầy câu chuyện dần đến
việc chài thằng cha đại úy Mỹ đèn : — Tao
thấy đây là một dịp may cho mày nếu mày mà bỏ
lỡ dịp này thì không còn dịp nào khác. Tao nói thiệt
điều này mày đừng buồn, mày là một đứa lai da đen,
mày khó lấy được một người chồng Việt, hoặc có lấy
được nó cũng chỉ lợi dụng mày mà thôi, nó yêu
thương mày gì mày, mày có đi làm thuê làm mướn
cho ai mày cũng chịu thiệt thòi. Bây giờ mày cặp
được thằng đại úy đèn này, nó chịu lấy mày, làm già
thú với mày thì cuộc đời mày tên hương rồi, mày sẽ
được nó đưa về Mỹ, mày sẽ lên bà chờ không phải
hạng thường đâu. Tao thấy thằng đại úy đèn này
còn có tương lai, nó có thể lên tá rồi lên tướng, một
ông tướng Mỹ đâu có phải nhỏ, mày muốn mua bao
nhiều cái biệt thự không được, kẻ hồn người hạ mày
tưng bừng, thiếu gì đứa nịnh hót mày.

Ri nằm im, nàng thích thú khi nghe Lan ngựa
về ra cái tương lai chói sáng cho nàng, nàng không
còn thấy tủi thân tủi phận như ngày hôm qua
nữa, nàng cũng không mặc cảm vì nhan sắc mình,
nàng thấy mình là một kẻ có diêm phúc nhất trong
đám chị em.

Lan ngựa chuyền điếu thuốc lá Salem đang hút
cho Ri, Ri từ chối, Lan ngựa cứ dí vào miệng Ri :

— Mày ngu lắm, mày cù lần quá không sợ thằng
cha đại úy đó chê sao, mày phải biết hết mọi thứ,
hút thuốc, uống rượu, nhảy đầm nữa.

— Nhưng tao có biết mấy thứ quỉ yêu đó bao
giờ đâu.

— Bởi vậy mày phải tập.

— Tập ở đâu ?

— Tao dậy mày, tao đủ ngón ăn chơi mà. Tao
nửa đời giang hồ rồi chó bồ, đèn, tráng,
chà và, Maroc gì đã từng nằm trên bụng tao
rồi, tao là thằng giang hồ quốc tế mà mày, tao mà
không huấn luyện nổi mày nên người thì tao nguyện
làm con chó chờ không làm con người.

Ri rùng mình :

— Mày nói coi ghê thấy mè.

— Tao còn quên chưa kể hết, tao từng sang Thái
Lan, Lào, làm điếm nứa kia, trước kia tao đã từng có
một thời vàng son, tại tao ham ăn chơi quá nên tao
mới thán tàn ma dại như ngày nay, chờ không tao
cũng kém gì ai. Ngày đó tao ở bên Lào, có một thằng

quan năm Lào mè tao thấy mè, nó muốn lấy tao,
nhưng tao đổi với nó quá xá, khi có thai với nó, tao
phá thai chờ không bảy giờ tao khá rồi, tao cũng cửa
cao nhà rộng như ai.

Lan ngựa bỗng ngậm ngùi cho thân phận của
mình, nàng thở dài khi nhắc đến dĩ vãng mình :

— Chúng mày đặt tao là Lan ngựa thiệt đúng, bởi
vì tao ngựa quá mà, bảy giờ lớn tuổi nghĩ lại thấy
muộn rồi.

Lan ngựa cầm tay Ri :

— Tao lấy tất cả kinh nghiệm bản thân của tao
để khuyên nhủ mày, mày nên yên phận, nếu chài
được thằng đại úy này mày nên bám riết lấy, đừng
cố nhả mà hối to.

— Nhưng đã chài được đâu ?

— Ăn thua ở mình.

Lan ngựa thì thào :

— Nếu cần mình bỏ bùa nó.

— Bỏ bùa ?

— Chờ sao, tao nghe nói ngoài này có một bà
thầy ngải ác ôn l.m, đê hôm nào tao hỏi được địa
chỉ tao sẽ đưa mày đến, tao cũng làm một cái, dù
mẹ lần này mà không chài được một thằng mèo nuôi
tao dưỡng già thi tao chỉ còn nước đi ăn mày, tao
không có nghề ngỗng gì ngoài nghề nằm ngửa, hết
thời rồi ai còn thèm mướn mình nữa chờ.

Lan ngựa châm liên tiếp hết điếu thuốc nổ đến
điếu thuốc kia, nàng bắt Ri hút đến rộp cả lưỡi,
miệng đắng chát. Lan ngựa nói không ngọt miệng :

— Tao tin chắc rằng thế nào ngày mai thằng đại
úy cũng ra, mày là ân nhân của nó thế nào nó cũng
kiểm mày tạ ơn, lợi dụng dịp đó mày đưa nó vô
phòng.

— Chi vậy ?

— Trời, đồ ngu, mày ngủ với nó chờ còn chi
nữa.

— Ri thấy tức cười, nàng nói đùa bạn :

— Thời nhường cho chị đó.

— Mày đừng đùa dai.

— Thiệt mà.

— Đồ quỉ, mày tính chát tao hả ?

— Tôi thấy chị nói đến vụ phải học ăn chơi tôi
thấy mệt quá.

— Mệt gì mà mệt, mày phải học chờ, bộ bỗng
dung biết sao.

— Tao sẽ dạy mày nói tiếng Mỹ, nhảy tuýt nè.

— Bao giờ dậy ?

— Ngày ngày mai.

— Ngày mai thì làm sao biết hết được ?

— Biết đến đâu sài đến đó, vậy mới ngon chờ.

(CÒN NỮA)



Sinh tử phù

Tiếp theo trang 13

Than ôi, cụ chỉ dùng sai 1 chữ quốc ngữ mà 2 nhà cách mạng, một người trong đó đã góp công suy tôn cụ ngay từ đầu, cả hai đã bỏ mạng ! Không biết trong đời cụ đã nói lòn bao nhiêu lần khác nữa !

Vậy mà báo Hòa Bình vẫn cho rằng buộc cụ cái tội giết ông Toàn ông Anh là quá. Nhà báo ngây thơ như dân chúng vậy đó.

Đạo Cầy đi niệm cụ

Đạo Cầy bữa đó cũng đến đất Thành Tây niệm cụ. Điều ngạc nhiên thứ nhất là số người đi niệm cụ còn ít quá, chỉ có chừng 3 ngàn người. Mọi lần hô hào biếu tinh, có mấy chục ngàn người kia mà.

Lâu lắm mới lại gặp đầy đủ đại diện của đồng bào các xứ. Các ông tai to mặt lớn lâu quá mới được gặp lại. Chào hỏi nhau rồi rít : « Trời ơi, bác, tôi biết thế nào cũng gặp bác ! » « Bác thế nào, đã lên trung tá chưa ? » « Chưa, mình có làm cách mạng đâu mà lên được ? » « Thôi, cứ để đó, mai mốt lên tướng luôn một thê ». Sợ chưa ? trời thì nắng như lò rang. Các ông thi bộn đồ lớn, mồ hôi cứ chảy ròng ròng trên các khuôn mặt hồng hào hót hở. Đi viếng mồ mà mặt mũi hót hở thì kể cưng kỹ.

Chỉ có một người không bận đồ lớn, dù mặt mũi cũng hót hở, đó là cha Lãm, chủ báo Xây Dựng. Cha bụt xi vinh, áo lụa ngà ba túi bỗng ngoài quần theo đúng mốt khác



Trên trời có chiếc trực thăng bay qua bay lại, chắc là có nhiều vị muôn đến viếng mồ mà không tìm thấy chỗ đáp xuống.

Bên cạnh 2 năm mồ của cố Tổng Thống và ông Cố Vấn, là một khu mồ mả và đài kỷ niệm Tây. Các ông Tây thực dân « morts pour la France », v.v., bừa nay được tô mồ quét mả tườm tất, lại được các Pháp kiều tới đặt vòng

hoa cổ kết giải tam tài. Một bà mẹ tây già, ý chừng là đầm lai, đang đứng khóc, sụt sùi. Bà vừa khóc vừa kêu : « Than ôi, các vous đã bị dân ngu cu đen nó giết ! Dân chúng bội bạc xiết bao ! Khi các vous còn ở đây, thật là thái bình âu ca, cơm áo no đủ, thóc gạo đồ đì không hết, cao su trae trè. Thế mà dân nó không biết hưởng ! Từ khi chúng nó giết vous, chúng nó đuổi vous đi, than ôi ! bao nhiêu là lộn xộn, nào chiến tranh, nào rối loạn, nào đói, nào rách, thật là chẳng ví được với thuở hoàng kim xưa ! Hồi ơi, xin các

vous đập mồ sống dậy cho mõa được thỏa lòng trống đợi vous ơi ! »

Đạo Cầy ngẫm nghĩ thấy bà Mẹ Tây nói có lý. Lúc còn thực dân, thóc gạo đủ, cao su nhiều không loạn lạc, không biếu tinh, bãi khóa, đình công đúng là thái bình thịnh trị. Từ khi đuổi thực dân đi mình lôi thôi nheo nhóc quá !

Đạo Cầy viếng mộ xong, bước ra khỏi nghĩa trang, Dân chúng các xứ đang tắt tả ra về.

Tiếng phỏng thanh vang lên : « Đồng bào xứ Mẫu Tâm nên đây. Ai không phải na xứ Mẫu Tâm đừng lên xe này ».

Lính là gì...

Tiếp theo trang 12

Nhưng khốn nạn biết bao, chúng tôi đã bị người lớn lừa bịp, đã bị người lớn chơi trò ma giáo, người lớn đã phản bội máu xương tuổi trẻ. Người lớn dạy chúng tôi trong sách nhưng người lớn ăn cắp, người lớn tham nhũng gởi tiền mờ truong mục ở bằng ngoại quốc, người lớn xài bin dinh, người lớn mua xe Mec-xe-Dét, ở máy lạnh, người lớn dạy chúng tôi khắc khổ trong khi người lớn uống uýtky, đớp cơm Tây, lấy vợ bé... »

Lính là người chưa được thấy đứa con trai đầu lòng đã nhắm mắt già từ vũ khí, già từ chiến trường, già từ cuộc đời, già từ người tình đang mang một phần hình hài của mình trong bụng.

Lính là người có vợ nhưng sống như một người chồng ly thân với vợ.

Lính là những tay du mục bốn mùa ôm súng làm vợ, làm người tình.

Lính là những người không biết khóc, bom đạn, chết chóc khổ cực đã tàn phá, đã thiêu đốt những tuyến nước mắt của họ.

Lính là những con Sư tử đàn đendon, ngó ngần lạc lõng khi bước vào thành phố.

Lính là kẻ khoái hòa bình mà cũng sợ hòa bình, khoái hòa bình vì sợ chết, sợ hòa bình vì sợ thất nghiệp. Đối với lính không gì buồn thảm hơn một trại lính thời bình.

Lính là những chú lính thiếc dưới bàn tay nghịch ngợm của bọn trẻ.

Lính là những nhà tu khổ hạnh hơn cả sư hơn cả cha, họ chỉ còn khác sư và cha ở chỗ thỉnh thoảng còn được quyền làm cái chuyện liên lạc bay bướm với cái « là đà » !

Lính là những đứa con nít chơi trò chơi lạ lùng như hit đất, nhảy xombok, chà láng, mặc Poncho giữa trời nắng, bắt ruồi, bắt chuột, nhặt cỏ, rửa cầu tiêu, đánh giày, đánh dép, gấp quần gấp áo, thông nòng thông niếc...

Khi sống thì thế, khi chết thì :

« Bàn tay có những ngón muộn ná của Trinh vẫn còn xa, thật xa. Anh muốn nắm tay em lần cuối, một lần cuối thời Trinh ơi. Anh kiệt lực rồi. Nhích lại gần anh chút nữa đi, Trinh.. Một chút nữa thôi. Hay.. Hay.. hay Trinh giận anh phải không.. Nói với anh một tiếng gì đi. Đặt những ngón tay ngà ngọc cù em vào lòng tay của anh đi.. Hãy cho anh hơi ấm tình yêu trước khi từ biệt cuộc đời, để anh được trọn nghĩa kề tinh si..

Quân có rướn mình lên, những ngón tay vụng dại run rẩy như những thân rêu tìm tòi một hơi ấm quen thuộc. Nhưng chàng chợt rùng mình thật mạnh, thở hắt ra, chiếc nón sắt ném đầu chàng xuống vỉa hè, khua động khô khan. Những ngón tay co quắp của chàng cách những đầu ngón tay người tình chỉ trong gang tấc... » (trích trong khung cửa chết của người tình si của Nguyên Vũ)...

Lính là...

Lính là...

Xin các người lính hãy định nghĩa tiếp !

Nội lòng vợ con của Lính

Tiếp theo trang 25

ra biện pháp này, giải-pháp kia, hứa điều này, hẹn điều nọ nói là nâng đỡ quân nhân và gia đình. Nhưng họ đã thấy gì, đã được gì ?

Một ngàn đồng thêm cho khoản lương ba cọc ba đồng đã... cải thiện được gì cho họ ? Thuốc lá cho chồng họ, đường, sữa, gạo cho con họ, Quân tiếp vụ đã có được lấy 1 tháng tạm gọi là thỏa mãn nhu cầu chung và tối cần thiết ấy chưa ?

Hỏi tức là trả lời. Chúng ta đều đã tự trả lời, nhưng câu trả lời lại không thể viết ra, không thể nói lên. Những cái dấu chấm than (!) và những tiếng nắc nở đã tràn đầy trên trường thiền bi ca của dân tộc thì mỗi người có ý thức càng nên dấu bót đi, xóa bớt đi.

Và cả triệu vợ con lính đang làm như vậy.

D.T.

Đối lập với đàn ông

Tiếp theo trang 24

thông hành hiệu lực giúp cho chúng chui vào vùng đất cấm ẩn nấp để rình pháo kích vào lũ trẻ con... chưa thành hình !

— Buồn đau ghê ! Ông thầy thuốc có lương tâm hẳn buồn vì có mấy tên đồng nghiệp bất lương bán xác con nít làm vây nhôp nhúa vào áo bờ lu trắng. May ông có luật trong tay buồn vì bọn đồ tè đã coi các ngài như... pha. Ông Katê chắc buồn nhiều vì thế nào bọn cai thầu phá thai cũng sẽ tăng giá lên « xăng puốc xăng » và sẽ lại đồ tội tại ông tăng vật giá trong khi ông thật hết sức... ngày thơ vô tội... Nhưng chắc không ai buồn thăm thia bằng ông chủ nhà trợ dành cho bạn gái lỡ lầm nấp cơn giông bão... Chưa chi nhà ông đã bị bọn cạnh tranh bắt chính đặt mìn giựt sập... Còn những kẽ bị đau như đau đẻ vẫn là...đàn bà !

HOA MƯỚP ĐẤNG



MỸ VIỆN SẮC ĐẸP

do bà CHU-THI-PHƯỚC
tốt nghiệp Ba - Lê điều khiển
9 năm danh tiếng tại Thủ Đô

— 102, TRƯỜNG CÔNG ĐỊNH SAIGON

— 36, hẻm đại lộ LÊ LỢI (BONARD cũ) SAIGON Đ.T. 93.335

• Sửa vết theo. Trị truyệt mụn, tàn nhang

• Làm da mặt mịn màng xinh đẹp

• Làm ngực nở bụng thon

Bảo đảm kết quả. Có giá học sinh. Có dạy học trò

(nghỉ chúa nhứt)
KÍNH MỜI

quyền mua trước

(TIẾP THEO TRANG 23)

7.— Các gia đình có từ 5 con vị thành niên đang ở chung và eó lợi tức kém.

8.— Các thương phế binh có lợi tức kém.

Đó là 8 điều kiện qui định cho người thuê bị đuổi nhà để xin ngưng thi hành án lệnh. Tuy nhiên ta cũng cần phải lưu ý rằng Ủy Ban liên bộ chỉ chấp thuận, nếu người thuê nhà bị trục xuất đã trả tiền nhà đầy đủ cho chủ, đã trả hết khoản tiền án phí tụng lè (sau khi nhận được giấy đòi, đem ra ngân khố đóng tiền án phí tụng lè của tòa án). Ngoài ra biện pháp này không dành án huệ cho ngoại kiều thuê nhà và những người Việt Nam chiếm ngụ vô quyền sau ngày 24-4-1964.

Trên đây, người viết đã trình bày đủ về 2 thứ « quyền », hay nói đúng hơn là 2 án huệ dành cho dân ABC đi ở nhà thuê. Nếu có cụ ABC nào cần sử dụng các quyền đó mà chưa hiểu rõ các chi tiết hoặc không biết cách phải làm ra sao, xin cứ việc biên thư về Tòa soạn yêu cầu giải thích thêm.

PHẠM-HÃI-HỒ

Lính Vua, Lính Chúa, Lính Làng

Tiếp theo trang 31

Cũng còn một loại lính, được gọi là « quân mất dạy » Quân là lính. Mất dạy là không có chỗ dạy học. Đó là những anh lính mà ngày xưa là giáo chức, nhìn thiên hạ được biệt phái tới bời, còn mình thì cứ phải ở trong lính để thành « quân mất dạy ».

Nếu cứ kẽ hết các thứ lính, rồi định nghĩa cho đàng hoàng, thì cả ngày không hết. Đành phải tốp tui ở đây.



Chuyện đàn bà...

(Tiếp theo trang 25)

mang tên là Royal Croate, khi đi đánh giặc đạo quân này đã buộc ở cõi mỗi người i miếng vải màu, sau đổi lại là Cravate,

Nhưng ở đây chúng ta không phải bận tâm tìm hiểu nguồn gốc của chiếc Cavat mà chỉ nhìn cách người sử dụng Cà vạt để đoán tính tình về họ :

— Một anh chàng đi phố mà không tự tay chọn cà vạt và bao giờ họ cũng mang càvạt do tay một người con gái chọn và cứ nhắm mắt mà đeo vào cổ :

— Nếu anh ta là nghệ sĩ... Đó là mẫu người phóng túng.

— Người hay thay đổi tính tình nếu anh ta luôn thay đổi màu sắc cà-vạt.

— Là một anh chàng thiếu tự lự và hay nịnh dâm.

— Một người đàn ông hay đeo Cà-vạt hiem, khó kiem, là chịu khó trong công cuộc chinh phục, phái nữ.

— Anh chàng ưa mang càvạt đỏ : tính vui, yêu đời, nồng nhiệt.

— Màu xanh mờ mộng.

Nhin cử chỉ của người mang Càvạt để biết tâm trạng của họ.

— Khi họ khó chịu, tay đập đập vào cái cà vạt.

— Khi bị bối rối nao núng, tay hay cầm cà vạt vuốt vuốt.

— Khi họ quá lúng túng, tay cứ sờ lên cổ xem cà xat có thắt... chặt không ?

— Cứ lấy tay nới nút cà vạt là anh chàng đang... cảm động nhiều.

CINE, TIVI...

(Tiếp theo trang 33)

phim hoàn toàn theo lối « tuồng cương », toàn những bất ngờ và sẽ cù thiêu hạ cười bằng thích, cười xả láng luôn.

Truyện phim được gọi ý khi Dury đọc những tin tức sôi nổi về vụ chuyến xe lửa bưu phẩm từ Glasgow đi Luân Đôn bị đánh cướp. Ông ta bèn tưởng

Như cái lá đà...

(Tiếp theo trang 31)

Nàng sẽ phụ chàng, để theo tiếng gọi của con người mới. Nàng say tình mới thì còn chàng đi đâu ? Các ông viết tiểu thuyết, giải quyết một cách rất mau lẹ bằng cách cho anh chàng thất tình đi lính, như vậy thật là yên chuyện. Bao nhiêu thất tình, đều cho đi lính hết.

Lâu lâu, những người viết tiểu thuyết lại đổi ngược lại, cho chàng đi theo người yêu mới. Nàng lại phải đi một đường thất tình, ôi ta buồn ta đi lang thang. Rồi kết cuộc cho mối tình đó, nhà viết tiểu thuyết lại bắt nàng đi tu, không cần biết là tu theo đạo nào, dù rằng có thể tu theo đạo Bà Hat.

Cô Bạc Hà xin nhắc các nhà viết tiểu thuyết là hiện nay, xú Giao Chỉ chúng ta đã có lính đàn bà. Họa lạc nơi đường Nguyễn Văn Thoại đã có một nơi được đặt tên là Trung Tâm Nữ Quân Nhân. Vợ các nhà viết tiểu thuyết hôm nay, bây giờ, hãy đổi lối kể cho tiểu thuyết. Đừng cho các cô thất tình đi tu nữa. Muốn cho hợp thời trang, hãy cho các cô thất tình gia nhập lính đàn bà.

Các Ngài đã cho những chàng thất tình đi lính, thì cũng phải cho những nàng thất tình đi lính. Rồi đây, quân đội Giao Chỉ Cộng Hòa chỉ gồm những chiến sĩ thất tình, đó là lối của các nhà viết tiểu thuyết. Chúng tôi không có lối gì hết.

Rồi muôn biết tiểu thuyết ấy có mùi không, hãy tới thăm các cô lính đàn bà vào lúc mười hai giờ trưa, lúc các cô vừa ở bối cảnh v.v. Cô BẠC HÀ.

tượng ra câu truyện một tên « cướp non » chuồn khỏi nhà giam đúng 4 ngày trước khi anh ta được thả ra. Tại sao lại ngu dại như vậy ? Thị ra han cần ra gấp để thực hiện một chương trình quá u hấp dẫn. Anh ta còn lôi kéo theo cả một tên bạn Anatole để... đi đánh cướp xe lửa Glasgow Luân Đôn cũng đến ăn hàng chuyến này cùng một ngày giờ và địa điểm.

Bắc Đại Tây Dương.

Vụ đánh cướp đã không ngang sirc không nhưng vì « tri khôn » của hai « đấng cù lèn » mà còn vì nồng phong tiện kỵ quặc mà hai « đấng » dùng. Đã vậy hai đấng còn đụng đầu với chính nhóm đã đánh cướp xe lửa Glasgow Luân Đôn cũng đến ăn hàng chuyến này cùng một ngày giờ và địa điểm.

Do đó đã xảy ra những

đen như mõm chó

(Tiếp theo trang 31)

em gái Dạ Lan. Người con gái ấy khi thấy tôi tỏ tình thì e ấp trả lời rằng, sẽ bằng lòng nếu tôi tích cực phục vụ quân đội.

Chàng binh sĩ ngừng. Thằng làm báo Nhà Bình tán thêm :

— Thị bạn chỉ còn có cách là tích cực phục vụ quân đội.

Anh chàng binh sĩ thở dài :

— Nhưng mà thưa anh, kẹt quá. Tôi làm việc ở Đại đội Chung Sư, là nơi chỉ có một công việc duy nhất là đi chôn người chết. Tôi cũng muốn tích cực phục vụ, nhưng chẳng lẽ lại mong cho anh em mình lẩn dung ra chết cho nhiều nhiêu, để mình tích cực phục vụ hay sao ?...

Những tiếng nói cuối cùng rơi vào khoảng im. Cả ba đứa mặt thộn ra nhìn nhau. Cuối cùng, thằng làm báo Nhà Bình đứng dậy :

— Đi uống la de ! Chán quá. Đi, Ma Tít. Đi uống chơi, anh bạn.

Phóng viên MA TÍT.



Lính tráng với chính sách...

(Tiếp theo trang 27)

niệm có cách gì Việt Nam hóa chiến tranh, ngoài cách càng ngày càng có nhiều người VN cầm súng M16, Mỹ không thể, và không muốn quan niệm rằng người VN có cách chiến đấu không cần súng M16, không cần Mỹ Kim, không cần viện trợ Mỹ. Mỹ thực hiện quan niệm đó, bằng cách cấy quan niệm đó cho càng nhiều người VN càng tốt, và cuối cùng có quá nhiều người VN bị cấy quan niệm nay đến nỗi khi Mỹ mời hỏi họ non là sẽ rút quân, sẽ ra lệnh ngưng bắn thì khóc thét lên, làm sao chúng tôi gõ cǎn cứ, thảo chiến cụ mang đi được, một là chúng tôi lại phải trở vào VN để làm việc đó, hai là các anh Cộng sản có giỏi thi đấu đó mà gõ, mà thảo.

Hiện nay anh Cộng sản còn có thêm cái chuyện đòi Mỹ đừng có ủng hộ chế độ Cộng Hòa VN. Rồi đây Mỹ đi hết, thì rõ ràng là Mỹ còn gì mà ủng hộ nữa đâu. Vậy thi anh Cộng sản muốn làm gì đó với chế độ Cộng Hòa Việt Nam thì làm, Mỹ đừng dâng sau mà cười cho. Dĩ nhiên là ngay hiện nay anh Cộng sản không làm gì được chế độ Cộng Hòa miền Nam, cho nên mới đòi Mỹ, tức là nhờ Mỹ làm hộ

Bây giờ đòi hỏi lớn nhất, bảnh nhất, nghe ra có vẻ chính đáng

hất của cộng sản, là đòi Mỹ rút hết quân vô điều kiện. Rồi Mỹ sẽ rút hết quân Mỹ vô điều kiện. Nghĩa là Mỹ tự ý rút, rút theo ý Mỹ, theo thời biếu Mỹ, và sẽ có lúc rút hết.

Đến lúc đó anh Cộng sản còn gì nữa để đòi ? Nhất định là lúc đó anh Cộng sản hết còn chuyện đòi Mỹ rút quân. Anh Cộng sản có thể đòi Mỹ triệt thoái các căn cứ, các chiến cụ. Bây giờ đòi như vậy được, bây giờ còn Mỹ, thì Mỹ còn có thể gõ chiến cụ, căn cứ mà mang về Mỹ. Nhưng đến lúc Mỹ không còn quân tại Nam VN, mọi chiến cụ, mọi căn cứ giao lại cho lính VN hết rồi, thì anh Cộng sản đòi như thế Mỹ nó cười cho, nó nói lại rằng chúng tôi đi hết khỏi VN rồi, làm sao chúng tôi gõ căn cứ, thảo chiến cụ mang đi được, một là chúng tôi lại phải trở vào VN để làm việc đó, hai là các anh Cộng sản có giỏi thi đấu đó mà gõ, mà thảo.

Thành ra bài diễn văn của TT Nixon có hàm chứa một lời đe dọa, nhưng là đe dọa như vậy đó : bây giờ có Mỹ đây, Mỹ sẵn lòng làm trọng tài cho giữa anh Cộng sản và anh chống Cộng sản. Anh Cộng sản mà đại dột, tưởng bở, tính sai chờ lúc Mỹ đi hết, thi chỉ còn có nước rút hết về Miền Bắc sống đời khổ với khoai sắn thay cơm, lại không có hy vọng xem ti vi, xài tủ lạnh và được mua chuộc bằng đồ la. Nếu anh Cộng sản hiểu được như vậy thi nên thỏa hiệp ngay với Mỹ bây giờ có lợi hơn.

cái chuyện giải tán chế độ miền Nam.

Cộng sản nêu lên một chiêu bài khá ăn khách cho chiến tranh của họ : đánh Mỹ xâm lược giải phóng Miền Nam bảo vệ Miền Bắc. Bây giờ Miền Bắc không bị Mỹ oanh tạc, không cần bảo vệ, thế là mất toi một nửa khẩu hiệu ăn khách. Rồi đây Mỹ đi hết, cộng sản lại mất cái nửa đầu của khẩu hiệu, cái tiền đề tất yếu của chiến tranh này : đánh Mỹ xâm lược. Mỹ đi hết rồi, còn Mỹ đâu mà đánh. Mỹ đi hết rồi, nói Mỹ xâm lược sao được ? Mất khẩu hiệu ăn khách, mất tiền đề tất yếu của chiến tranh thi anh Cộng sản khó động viên dân Miền Nam, và xúi dục thanh niên Miền Bắc lẩn xã vào chỗ chết được lắm.

Thành ra bài diễn văn của TT Nixon có hàm chứa một lời đe dọa, nhưng là đe dọa như vậy đó : bây giờ có Mỹ đây, Mỹ sẵn lòng làm trọng tài cho giữa anh Cộng sản và anh chống Cộng sản. Anh Cộng sản mà đại dột, tưởng bở, tính sai chờ lúc Mỹ đi hết, thi chỉ còn có nước rút hết về Miền Bắc sống đời khổ với khoai sắn thay cơm, lại không có hy vọng xem ti vi, xài tủ lạnh và được mua chuộc bằng đồ la. Nếu anh Cộng sản hiểu được như vậy thi nên thỏa hiệp ngay với Mỹ bây giờ có lợi hơn.





TAILOR'S

CHIẾN

**ÂU-PHỤC
ĐỘT SỐNG MỚI**

90, LÊ - VĂN - DUYỆT
(gần Ngã Ba Ông Tạ)



CÉMIN

Thuốc viên ngậm

THƠM MÙI CAM

LAO ĐỘNG, KINH DOANH, CÔNG TỨ CHỨC.
SINH VIÊN, HỌC SINH MUỐN CÓ SỨC KHỎI
ĐÚNG BỀN BỈ, CHỐNG MẤT MỒI.

NÊN DÙNG CÉMIN

K.N.SỐ: 24 BC. QCOP BY.T. 4.9.57

**THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG**

mido

Có bán tại các nhà thuốc Tây

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CỦM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Pub. TÂN TH

KN 882 BYT/QCOP

VIỆN UỐN TÓC



**R
O
S
E
T
T
A**

- Do các chuyên viên phụ nữ đảm nhận
- Cắt uốn hợp thời trang
- Giá uốn từ 500 đồng
- Có điện riêng

479, Phan Đình Phùng Sg. Đ.T 92.991

MỘT ĐỊA CHỈ THẬU BĂNG TÍN NHIỆM

TÚ QUỲNH

SỐ 68 LẦU I CRYSTAL PALACE
101 CÔNG LÝ SAIGON.

THÂU ĐỦ LOẠI:

- BĂNG NHỰA — CASSETTE — CARTRIDGE — CAR STÉRÉO
- ĐỦ LOẠI NHẠC VIỆT NAM VÀ NGOẠI QUỐC ĐẶC BIỆT
- DO NHẠC SĨ PHẠM-MẠNH-CƯƠNG PHỤ TRÁCH

Chỉ cần đoán trúng... là ai cũng có thể...



**Chiếm giải
thưởng: 500.000đ.**

BỨC HÌNH CHIM TRÊN ĐÂY ĐÓ LÀ CHIM GÌ ???

CHIM YẾN ? CHIM ÉN ? CHIM BỒ CÂU ? CHIM GÁY hay CHIM CU ?

HOẶC CHIM GÌ TÙY Ý NHẬN XÉT — XIN ĐỌC KỶ ĐỊA CHỈ DƯỚI ĐÂY :

Ông lo âu trong hạnh phúc? Ông mặc cảm không dám lập gia đình? Ông lạnh nhạt trong yêu đương?
Ông e thẹn không dám nói ra? Ông hãy mua ngay «BƠM TAY DOVE» Natural Method mới sáng chế
mới nhất 1969, TỰ CHỮA LẤY DỄ DÀNG các bệnh: Bất lực, liệt dương, di tinh già yếu v.v...
Chỉ chữa trong 2 tuần, lâu nhất là 2 tháng, KHÔNG CHÍCH, KHÔNG UỐNG, KHÔNG THOA
THUỐC — có 2 loại, loại A BƠM DOVE giá 1800đ. bảo đảm ORIGINE kết quả 100% (đặc điểm
của BƠM DOVE màu trắng khi BƠM không sút nắp) loại B BƠM H.P 1.500đ. Hỏi CHÂU
THANH NGUYÊN 523 Trần Hưng Đạo Saigon (gần Nancy. Muốn hỏi riêng nhớ kèm tem).

MỜI LẠI COI NHIỀU THƯ GỬI ĐẾN CÁM ƠN LÀM BĂNG CHÚNG

CẦN ĐẠI LÝ các tỉnh: Có bán tại 35B Pasteur ĐÀ LẠT; 26 Thống Nhất BÌNH TUY

• cắt miếng báo này lại mua DOVE được tặng thêm... đờ?



Kỹ Nghệ Thực Uống Việt-Nam MERRY REALM

Sản xuất các loại nước giải khát đựng trong chai nhựa dẻo (Plastique)

- **Nước cam**
- **Nước thơm**
- **Sữa trái cây**
- **Yaourt**
- **Kem**

Văn phòng : 116 Gia Phú Chợlớn

Điện thoại : 36.756

Trung tâm bán lẻ :

43 Tổng Đốc Phương Chợlớn
(NHÀ MÁY 100126 BÌNH THƯƠI QUẬN 11)
Đ.T 50.423.

VÕ-TÁNH THU BĂNG

30 VÕ TÁNH SAIGON 30
(GẦN NGÃ SÁU-SAIGON)



Võ Tánh Thu Băng
KÍNH MỜI

- Nhận thực hiện tất cả các loại băng nhạc.
- Thu băng cho tất cả các loại máy thu băng, STÉRÉO — HI FI — MONO — CASSETTE — CARDRIDGE
- Một rừng băng nhạc thu sẵn trữ danh, thích hợp mọi lứa tuổi
- Băng học Sinh ngữ : ANH, MỸ, PHÁP, ĐỨC, Ý, NHẬT dễ học và có sách.
- Nhạc vũ trường, thu tại các Phòng trà danh tiếng của các Ca sĩ tên tuổi. (Đã có thật nhiều Nhạc Giáng Sinh VN và NQ)
- Có thể giao gấp và bán sỉ cho các Tỉnh giá hạ
- Kính mời quý vị yêu thích nhạc đến thưởng thức và chọn lựa.
- Với những máy ghi âm tối tân sẵn có và một ít kinh nghiệm về kỹ thuật thu băng, chúng tôi nguyện cố gắng hầu đèn đáp lại sự tin nhiệm của quý khách.
- Mọi thư từ và bưu phiếu xin đề : Ông Nguyễn Văn Đông 30 Võ Tánh Saigon. Gửi thư và bưu phiếu mua băng xin vui lòng ghi rõ loại máy quý vị đang dùng.
- Mở cửa từ 07 giờ đến 23 giờ (ngày lễ và cả chủ nhật.)

PHONG NGÚA

Ghé chốc, lờ lơi, gãi tới đâu ăn lan tới đó
KHÔNG PHẢI THOA PHẾT SƠ SÀI
NGOÀI DA MÀ HẾT, DẦU CÓ HẾT
CHỖ NÀY CŨNG LỞ LẠI CHỖ KIA

Nên uống :

Giải Phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN

TRÊN 30 NĂM DANH TIẾNG

Hỏi các tiệm Hoa - Việt có bán lẻ

NHÀ THUỐC **ÔNG TIỀN**
P.L. CHOLON K.N. BYT Số 316 — 21-8-62



VIÊN NGỌT DỄ UỐNG

COTRACYN



Tri binh:

- BAN NÓNG-BAN CUA
- THƯƠNG-HÀN
- CẨM HO-SUNG PHỔI
- NHIÊM VI-TRÙNG
- GHẺ LỞ LOÉT-VẾT ĐAU SUNG MÙ-LÂM ĐỘC



GIA-LONG thu băng

132, TRƯƠNG-MINH - GIĂNG
SAIGON

(Ngã ba Trương-minh-Giăng
và Kỳ Đồng)



- Nhận thu băng giao gấp.
 - Bán băng thu sẵn đủ tất cả các loại nhạc cho tất cả các loại máy lớn, nhỏ.
CASSETTE MONO Stéréo
 - Car stéréo — Cartridge
 - Xử dụng toàn máy tối tân.
 - Kỹ thuật thật tinh vi
 - Một rừng băng thu sẵn. Em dịu, kích động, nhạc sống thu tại các phòng trà danh tiếng và các băng học ANH MỸ PHÁP, ĐỨC, Ý, NHẬT bộ nào cũng có học.
 - Việc làm thật cẩn thận
 - Nơi có thèm cậy được
- Kính mời đến thưởng thức và chọn lựa.**
- Mở cửa từ 07 giờ sáng tới giờ nghiêm, cả ngày lễ và chủ nhật

GIALONG'S RECORDS

KÍNH MỜI

- Quý vị nên tổ chức TIỆC CƯỚI, SINH NHẬT, TIẾP TÂN ở đâu ?
- Quý Vị tìm ở đâu được 1 đêm giải trí lành mạnh vui tươi ?

Chỉ có NHÀ HÀNG CA VŨ NHẠC



PHÁ-LÊ

Lầu 3, Thương Xá Crystal
95-101, Công Lý — SAIGON
ĐT. 92.115 — 92.726 EXT.256

Mới xứng đáng là nơi lý tưởng của quý vị, với những đặc điểm :

- ▼ Khung cảnh ấm cúng, sang trọng.
- ▼ Với sự trình tấu thường xuyên của Ban nhạc danh tiếng LÊ VĂN THIỆN
- ▼ Ngoài những giọng ca đặc đáo của : LINH PHƯƠNG, THẢO LY, MỸ DUNG, NGỌC MINH, ALI MINH v.v..
- ▼ Quý vị còn được thưởng thức giọng ca ảo não và truyền cảm không kém gì những danh ca đương thời, đó là danh ca NHẬT THIÊN LAN, qua những tác phẩm tiền chiến bắt hủ.
- ▼ Những Show quốc tế và VN nảy lửa hàng tuần đổi mới.
- ▼ ĐẶC BIỆT : Các món ăn Việt, Tây, Tàu do đầu bếp chuyên môn đảm nhiệm.
- ÂM NHẠC MÁY LẠNH THƯỜNG TRỰC

MỞ CỬA : SÁNG : Từ 8 giờ đến 14 giờ
CHIỀU ; Từ 16 giờ đến 24 giờ

Ban giám đốc kính mời.



MÙI THƠM CAM NGUYÊN CHẤT

Kẹo Bổ Multi-Calcium

Gồm 9 sinh tố và Calcium cần thiết

CẦN CHO:

- Em nhỏ đang sức lớn, cần Calcium ngừa sâu răng
- Các bà trong thời kỳ thai nghén, cho con bú
- Học sinh, sinh viên cần bồi bổ cơ thể
- Người yếu phổi

CORNELL
UNIVERSITY
JUN 8 1970
LIBRARY

