

người thuê
có nhà

* Huân !

DỜI

tuần báo đổi lập cục ta không cộng sản

8

chủ trương
biên tập
chu tú'
va nhom
SỐNG



ĐỜI

TUẦN BÁO ĐỜI LẬP CỰC TÀ KHÔNG CỘNG SẢN

8

CHỦ ĐỀ : NGƯỜI THUÊ CÓ NHÀ Ở – THUẾ

HỘI THẢO VỀ NGƯỜI THUÊ CÓ NHÀ giữa báo Đời và K.T.S. huỳnh
vănnhu, K.T.S. vữntòng. luật gia phạmhähồ, giáo sư trầnphihùng ●
TÂM SỰ DÂN ABC ĐI Ở NHÀ THUÊ hähồ ● CÁI HỘP têđè ● TRÁI
BOM ĐÃ NỔ... THUẾ.

2

CHÍNH TRỊ

● TĂNG THUẾ KIÊM ƯỚC VÀ LỐI CHƠI XẤU CỦA MỸ lýđặngguyễn ●
NGƯỜI Ở CÓ NHÀ đời ● MỖI GIA ĐÌNH VN MỘT MÁI NHÀ guyễn-
hữuđồng.

3

VĂN HỌC

● LẬP ĐỒNG truyện ngắn của trùngdương ● KẺ TỎI SAU truyện dài
cungtichbiền ● TÌNH ĐỜI truyện dài guyễnthuylong ● THƠ vươngtân
● trầnđúcuyễn.

4

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN

NÓI VỚI ĐẦU GỐI ● THƠ ĐỜI ● TRUYỆN ĐỜI ● TIỀN SỰ ĐỜI ●
ĐỜI BÊN KIA ● SINH TỬ PHÙ ● TRANG PHỤ NỮ.

ĐỜI	NĂM THỨ NHẤT	SỐ 8	TUẦN LỄ TỪ 6-11-1969 ĐẾN 13-11-1969
Tòa soạn 143-145 Cống Quỳnh Saigon Đ.T. 22.232 Chủ nhiệm Bà Trần thị Anh Minh	Chủ trương biên tập CHU TƯ[?] và nhóm Sống	GIÁ 30đ	Giao dịch quảng cáo : Hội ông Trường 143-145 Cống Quỳnh SAIGON

Bán gởi báo đài miễn gởi cho báo khác và ngược lại. Nhà báo không trả lại bản thô

đầu tranh cho dối

NGƯỜI Ở CÓ NHÀ

Chủ đề số báo này là « Người ở có nhà » nói lên cái quyền bắt khai xâm phạm của người dân, sinh ra làm người, thì phải có một căn nhà để chui ra, chui vô, tránh nắng, che mưa. Để bắt đầu chiến dịch đấu tranh cho « người ở có nhà ». Dời có dối lời nhấn nhủ các giới đồng bào, chính quyền, và quốc hội.

Trước hết là giới chủ nhà làm chủ từ hai căn nhà trở lên. Chúng tôi biết ngoại trừ một số chủ nhân ông sản phẩm của chiến tranh, của dầu cơ, những lạm, các bạn đều đã phải đồ mồ hôi, nước mắt, phải siêng nắng, vất vả, dành dụm mới trở thành chủ nhân ông trên một căn nhà. Bây giờ mà đề nghị các bạn tự tước quyền tư hữu, nhường căn nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư... cho đồng bào nghèo, cho dân ABC không có nhà đi ở thuê, thì hình như không được công bằng, hợp lý. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt của đất nước, hoàn cảnh đấu tranh với một đối phương xử dụng chiêu bài « xã hội chủ nghĩa » để huyễn hoặc đồng bào, nếu các bạn còn tiếc rẻ cản nhà thứ hai, thứ ba... thì e rằng rồi đây bạn sẽ mất không những căn nhà thứ hai, thứ ba, mà bạn sẽ mất cả căn nhà bạn hiện đang ở, bạn sẽ mất cả cái mạng sống của bạn. Thứ hai là giới ABC « không có nhà đi ở thuê ». Các bạn không thể ngồi yên để than thở, để chửi đồng.

Nếu các bạn không tranh đấu cho quyền lợi thiết thực nhất, căn bản nhất của bạn, thì không ai tranh đấu cho bạn cả, không thương các bạn cả. Các bạn hãy tham gia cuộc tranh đấu chung, hãy liên lạc với tiêu ban liên lạc của Dời, để ăn định những phương sách tranh đấu vừa hợp thời, vừa hữu hiệu. Các bạn hãy làm như bạn Phùng Văn Phùng mà chúng tôi đã từng tái lá thư góp ý kiến trong số báo này.

Thứ ba là chính quyền, và quốc hội. Chính quyền đã thực hiện khâu hiệu « người cày cấy ruộng » thì không có lý gì, chính quyền và quốc hội không thực hiện gấp khâu hiệu « người ở có nhà ». Chính quyền và quốc hội đừng đợi dân ABC nỗi lên tranh đấu mới giải quyết. Đừng đợi nước đến chân mới nhảy.

DỜI

BẠN ĐỌC THAM GIA CUỘC TRANH ĐẤU « NGƯỜI Ở CÓ NHÀ »

SG ngày 27.10.1969
Kính gửi tuần báo Dời Saigon,

Tôi hết sức tán thành ý định thành lập ủy ban tranh đấu để mỗi người dân làm chủ căn nhà của mình. Dân ABC ở Saigon và các thị xã là một con số không nhỏ mà hầu hết đều nằm trong thành phần công chức, quân nhân, công nhân có đồng lương cố định.

(Xem tiếp trang 8)

Với tình trạng thuế mà tăng giá gấp đôi, gấp ba do sự thiếu hụt ngân sách nặng nề của chính phủ, do sự viện trợ nhỏ giọt và đe dọa cùp viện trợ để áp lực cho ta, giá sinh hoạt đã, đang và sẽ tăng kinh khủng.

Sự đói kém, khổ sở chắc chắn sẽ xảy ra cho những người có đồng lương cố định. Đồng tiền mà

Trong tuần lễ vừa qua, một quả bom kinh tế tài chánh và chính trị đã bùng nổ: THUẾ KIỆM UỐC. Nhiều người dân chưa bao giờ nghe thấy tên cái sắc thuế đó, không ngờ mình đã đóng món thuế này từ bao năm nay, đến bây giờ thuế tăng lên, người ta mới sực tỉnh biết là mình vẫn đóng thuế và nay phải đóng thêm!

Đè độc giả có một cái nhìn bao quát về một đề tài thời sự nóng bỏng (quả bom nào mà không nóng bỏng !) tòa soạn Dời đã cử một nhóm phóng viên theo dõi điều tra thăm dò và phỏng vấn để cung cấp cho độc giả những ý kiến phản ứng khác nhau chung quanh vụ nổ trên.

Giờ bom nổ

Quả bom nổ vào lúc 00 giờ ngày thứ sáu 24-10-1969. Từ giờ đó hơn 1500 món hàng đã lên giá. Nhưng bệnh tăng giá là một bệnh rất dễ truyền nhiễm. Cái xe Honda tăng giá thì mớ rau muống cũng tăng theo.

Lit xăng tăng giá thì tiền công hớt tóc cũng tăng theo. Nếu vi như 1 quả bom, thì đây là loại bom hạch nhân, nó đã gây ra một vụ nổ giày chuyền !

Ngày 25-10-69, hai ông Tổng trưởng Kinh tế và Tài chánh họp báo.

Đại cương những luận cứ của 2 ông Kinh tế và Tài chánh như sau:

Ngân sách chi tiêu năm 1970 của quốc gia được đề nghị là 232 tỷ và có tiết giảm đi thì cũng còn 182 tỷ. Tại sao cần chi tiêu những 182 tỷ ? Vì cần tăng quân, tăng cảnh sát và cải cách ruộng đất !

Cần chi 182 tỷ, nhưng nhà nước chỉ hy vọng thu nhập vào 100 tỷ. Lấy đâu ra 82 tỷ nữa ? Chính phủ sẽ phải in thêm giấy bạc ? Nếu in thêm thì khối tiền tệ đang lưu hành sẽ tăng thêm 65% và cái đó người ta gọi là lạm phát ! Tất cả giá hàng hóa sẽ tăng lên như bão lụt.

Đối phó với lạm phát, năm 1966 nhà nước đã dùng 2 biện pháp: nhập cảng ồ ạt để thu hút tiền, và phá giá đồng bạc để hạ thấp giá trị của khối tiền tệ và áp lực của nó.

Không thể dùng 2 biện pháp trên nữa, chính phủ phải « Sẽ đổi thuế kiêm ước trên hàng nhập cảng ». Chánh phủ khéo léo dùng chữ «

TRÁI BOM ĐÃ NỔ...

thuế !!



Ô. TỔNG TRƯỞNG KINH TẾ : Đây là biện pháp hay nhất, không thể thay thế được ?

DÂN BIỂU TƯỢNG CHÀM NGHĨA : Xuống đường ! Xuống đường ! Nếu cần tuyệt thực !

MỘT BÀ NGHỊ SĨ BẢO CHỒNG : Nếu ông không tranh đấu bò được vụ tăng thuế thì đừng về nhà nữa !

ÔNG THỦ TRƯỞNG KINH TẾ : Nội trong vài tuần thị trường sẽ hết xáo trộn !

MỘT BÀ NỘI TRỢ : Cứ tin lời mấy ông thì có ngày chết !

HÃNG THÔNG TẤN MỸ AP : Giá cả và lòng bất bình của dân chúng tăng vọt lên ! Đồng bạc Việt Nam xuống thấp hơn bao giờ hết !

Nổ trong Quốc hội

Phiên nhóm thường lệ của Thượng Viện ngày 25-10 đã được ngưng lại.

Thượng viện ra quyết nghị yêu cầu Tối Cao Pháp Viện xét lại vụ tăng thuế vi phạm hiến pháp và vi phạm luật lệ ! Lại yêu cầu Thủ Tướng Trần thiện Khiêm và chánh phủ ra Quốc hội để chất vấn ! Cụ chủ tịch Thượng Viện ra ngay đài Truyền hình và truyền thanh lên tiếng,

Sáng ngày 27-10, Hạ viện cũng ngừng phiêu họp. Ông Phan Thiệp tố cáo : « chánh quyền bắt lực ! tạo cơ hội cho gian thương làm giàu bất chính ». Ông Hồ Ngọc Nhuận « Tổng thống Thiệu đã coi thường luật pháp trong vụ tăng thuế ».

Ngày 29-10 lưỡng viện quốc hội cùng họp để làm lễ tấn phong Đặc biệt Pháp viện. Đáng lẽ tất cả chánh phủ cùng phải tới tham dự buổi lễ tôn nghiêm và long trọng đó. Nhưng có lẽ quý vị sợ rằng sự có mặt của quý vị sẽ làm cho buổi lễ bớt phần tôn nghiêm và long trọng. Vì nhiều nghị sĩ và dân biểu đã đe dọa làm reo, sẽ không làm lễ nữa, mà sẽ tấn công chánh phủ ! Cuối cùng, Cụ Thượng Huyền phải dàn xếp mãi, Tổng thống tới dự lễ và lễ nghi vẫn long trọng.

Ngày 30-10, quốc hội lại họp chung. Dân biểu N.N. Nghĩa lại đòi xuống đường và dọa tuyệt thực. Nghị sĩ Nguyễn Văn Chuân ca rát ảo nảo : « Vợ tôi bảo tôi đi họp nếu không tranh đấu bối rối được

vụ tăng thuế thì đừng vác mặt về nhà nữa ! ». Không biết tối hôm đó nghị sĩ Chuân đi đâu ?

Cụ Chủ tịch Nguyễn Văn Huyền thực tế hơi că, cụ đề nghị hãy luật chơi với luật, quốc hội sẽ đưa một dự luật khẩn cấp để huy động luật tăng thuế kiêm trước ! Một đạo luật do quốc hội biểu quyết để chống 1 nghị định hành chánh của 2 bộ kinh tài. Kể cùng là mang dao mổ trâu để giết gà. Nhưng mà con gà quá lớn ! Và không biết quốc hội có vác nỗi cái dao mổ trâu đó dơ lên không ?

Buổi tối ngày 30-10, 2 viện lại họp. Lại đòi để tài thảo luận. Dân biểu Dương Văn Ba ! « Sẽ họp cả đêm để bờ được vụ tăng thuế mới thôi !

Bom nổ ngoài chợ

Ngay sau khi có quyết định tăng thuế « mài vụ » của dân Saigon già tăng một cách rõ rệt : người ta đỡ xô đi mua sữa, đường gạo các nhu yếu phẩm mà chính phủ tuyên bố không hề tăng thuế : Tại một số cửa hàng tạp hóa đường với sữa biến mất hoặc bán ra rất nhỏ giọt theo giá mới ! Một hộp sữa « bông trang » bình thường 42đ nay phải 55, 60đ tùy hứng « các chú »

Họ rỉ tai, thì thầm với nhau những kinh nghiệm về khan hiếm mà họ đã quei thuộc từ hồi Tết Mậu Thân. Chợ Saigon cũng

Nhập kẽ mua ngói sám các hàng vải. Mỗi cửa hàng mopi khi 3,4 người đứng bán, nay bỗng đứng chỉ còn một mảng chịu đựng tiếp khách. Khách hỏi :

— «Ai bán hàng đây cô ?
— «Thưa đi vắng hết rồi ạ.»

Sang hàng khác :

— «Bán cho tôi mấy thước vải này đi

— «Xin lỗi bà, cái tủ đó mất chìa khóa chưa mở được ạ.

Một hàng bán vải ngoại hóa khách xúm lại suốt mấy dãy. Ai thiếu kiêm nhẫn không thể chờ cả giờ thì cứ việc về đi, vì cả 4,5 cái bàn bày vải, năm người bán, mà chỉ có 1 cây kéo, 1 cái thước. Các cô bán hàng dành nhau, cãi nhau vì người lấy thước, kẻ tranh kéo, tất nhiên, lâu lâu mới đo được một quần hay một áo ! Một ông khách quá sốt sắng đề nghị đi mua dùm chủ nhà dầm cây kéo và thước, thì được bà cụ tặng cho một cái nguyệt dài.

Các thức ăn thường ngày thì thôi tùy hứng các vị đứng bán — thịt cá không tăng nhưng rau đậu thì đủ mọi giá. Mới rau muống vẫn 10đ nay chỉ còn bằng 2 phần 3 mớ cũ. Rau Đà Lạt thi lèn đều mỗi kí lô từ 10đ tới 20đ. Nước năm 300đ 1 tinh thành 350đ. Dân nghèo đi chợ lúc nàyura cuộc bộ cho khoẻ chân, vì giá xe lam đã gấp đôi rồi ! Một bà mẹ than «nay mỗi sáng tôi phải phát tiền xăng hoặc tiền xe lam cho trẻ gấp đôi trước. Sao các ông lại nói thuế chỉ đánh vào các hàng xa xỉ ? Cứ nghe họ chỉ có mà chết nhăn răng ra !»

Nó khấp moi nơi

Các anh em tài xế tắc xi hội họp tuyên bố : không lên giá ! Không thêm tiền tay vào vụ giết người tập thể này. Đó là lời ông Tổng Thư ký nghiệp đoàn,

Một tài xế tắc xi than thở : Cái bố thang trước kia 600đ, bây giờ lên 1200đ ! Sắm, lốp cũng lên ! Vậy mà không tăng giá cuộc xe thì có nước chết đói.

Dân nhậu buôn trông thấy. La de đang từ từ tên giá, Bốn chục, năm chục, sáu chục, và có lẽ sẽ lên 80 không chừng ! Đã bảo rằng bệnh lèn giá là một bệnh hay lây ! Một bao thuốc Salem, Pall Mall trước 50,55 bây giờ rõ ràng là 70 ! Thuốc Pi éch rõ ràng, đech bị đánh thuế, mà cũng học đòi leo thang, rõ không biết nhục !

Chưa bao giờ đọc giả các báo lại hâm mộ các mục bàn luận về kinh tế đến thế !! Một độc giả mới đọc báo xong, bèn làm một cuộc diễn thuyết ngay trên lè đường : «Đây này, nhà báo họ bảo đánh thuế gián thâu là giết dân nghèo !

Các cô bán hàng dành nhau, cãi nhau vì người lấy thước, kẻ tranh kéo, tất nhiên, lâu lâu mới đo được một quần hay một áo ! Một ông khách quá sốt sắng đề nghị đi mua dùm chủ nhà dầm cây kéo và thước, thì được bà cụ tặng cho một cái nguyệt dài.



Được hỏi ý kiến của bà ra sao về lời của ông thứ trưởng kinh tế rằng : «Trong vài tuần giá cả sẽ ổn định» một bà nội trợ ở đường Cao Thắng bùi môi «Cứ tin mấy ông thì đồ thóc giống ra mà ăn ! Có ngày chết bỏ mẹ.»

Các ngân hàng có nhiều người tới rút tiền ra quá ! Họ sợ để tiền đó nó cứ xuống giá dần ra đi ! Thà rằng mua cái gì cầm chắc trong tay !

Một giáo sư tư thực vào lớp, có học trò dơ tay hỏi : «Thưa thầy, có s p tăng học phí không ạ ! «Thầy chỉ biết cười trừ.

Chủ nhân của 1 tờ tuần báo than thở : Thì là mất toi 1 triệu ! Tuần trước mình có tiền để không đóng lề hở ra mua 1 ngàn ram giấy, bia trứ đó bây giờ mỗi ram tăng giá 1000đ thì đã lời được 1 triệu thế là

mất toi ! Được hỏi ông có định tăng giá tuần báo không ? Trả lời giấy bia tăng 500/0. Tiền chuyên chở tăng 500/0. Công thợ cũng tăng ! Mà không dám tăng giá báo !

Cô ca sĩ phòng trà cũng lắc đầu không đồng ý tăng giá : «Bây giờ đồng bào đang kiêm trọc, khát khao

mình mà tăng giá chó nào nó đi phòng trà nữa !

Giữa Dân và Nhà Nước

Sau khi thu nhặt những hình ảnh sống động của vụ nổ bom Thủ Kiem Ucr, tuần báo Đời đã cử 2 ký giả Vương Hữu Bột và Hy Trác tới thăm viếng riêng 2 ông Thủ Trưởng Tài chính Hà Xuân Trừng và Kinh Tế Trần cự Uông. Báo Đời đã mời thêm 1 bà nội trợ, một triều công chức và một cựu quân nhân tới để mở 1 cuộc đàm thoại giữa dân và nhà nước.

Đây chỉ là 1 cuộc đàm thoại không có tánh cảnh chánh thức. Những điều ghi lại nơi đây chỉ là những ý kiến trao đổi qua lại giữa dân và đại diện nhà nước,

Mở đầu cuộc nói chuyện, ông Trạng, một cựu quân nhân hỏi tại sao các ông mới «lèn» có vài tháng mà đi tăng thuế tăng má làm chi cho dân nó chửi ? Ông Trần cự Uông cười. Ông nhắc lại những ý chính trong bài thuyết trình liên bộ : Năm 1970 ngân sách quốc gia thiếu khoảng 80 tỷ, Nếu chính phủ cứ lảng lặng vay tiền của ngân hàng quốc gia — nói đơn sơ là in thêm giấy bạc — thì chắc không ai chê trách vì dân không có đề ý, Nhưng mà cứ in tiền thì sẽ lạm phát, giá sanch hoạt sẽ tăng, mà tăng đều hết, không phân biệt cái gì xa xỉ cái gì nhu yếu ! Thành ra, không dám tu thêm tiền, chính phủ phải tăng 1 món thuế, hy vọng thâu được 40% để bù đắp.

Nhưng liệu có thâu được 40% không, bây giờ giá đất do dân sài ít đi thì chính phủ thâu thuế vào cái chỗ nào ?

Có tính đến vụ đó, ông Uông trả lời, hai bộ Kinh Tài có dự trù là số tiêu thụ sẽ giảm đi. Thị dụ năm 1968, một món hàng xa xỉ như trai cày nhập cảng, sò huyết nhập cảng cho dân nhà giàu ăn ở nhà hàng sang trọng, riêng món đó đã mất 4,5 triệu Mỹ kim. Dân nghèo đâu cần ăn sò huyết nhập cảng hay là táo tây, nho tươi ? Bây giờ hoặc minh cẩm. Hoặc mình cho ăn nhưng bắt đóng thuế nặng. Đóng thuế nặng thì ít người ăn, cho nên mình dự trù sẽ chỉ còn 1 triệu Mỹ kim thôi. Những thứ xe hơi, mỹ phẩm, tủ lạnh... cũng vậy.

— Thế còn xăng ? Xăng là món rất cần cho rất nhiều người tại sao cũng tăng ?

Vấn đề xăng thì đặc biệt. Từ hai năm nay đã đặt ra vấn đề tăng giá xăng rồi. Qui vị cũng nghe nói mãi là giá xăng ở VN mình rẻ quá, mà rẻ quá thật. Với biện pháp tăng thuế xăng, ta có thể thâu được 6 tỷ, đó là một số thâu rất lớn. Ta đành phải tăng thuế vậy.

Ông Trạng : Theo tôi thì thuế tăng chỉ làm khổ dân nghèo. Gạo, đường, sữa các ông bảo không lên, mà nó cứ lên đó thôi ?

Trả lời : giá lên là vì hiệu quả tâm lý. Dân ta đã lo sợ đủ thứ, nay thấy thuế tăng thì đoán ngay là tiền bị mất giá. Vì thế đồ xô đi mua hàng, thành ra hàng lên giá.

Bạn Hy Trác : Tại sao chính phủ không vận động dư luận trước khi tung ra biện pháp ?

Khó lắm. Chỉ có thể nói trước, và đã nói, rằng chúng ta phải khép khít, rằng xã hội sẽ bị đánh thuế, Nhưng còn cái gì tăng thuế, là chuyện mặt phải giữ kín !

Bạn Đoàn, tiểu công chức ! Hôm nay ngày 30 mà thú thật với các ông, lương tôi sai hết rồi. Các ông lính sao cho chúng tôi giờ ?

— Chính phủ sẽ bán chịu gạo cho công chức (ghi nhận : ngày 31-10 các cơ quan ở đó thành đã bán chịu gạo cho công chức). Chính phủ đã sửa soạn, Tổng cục tiếp tế sẽ tung gạo, đường.. ra thị trường để giữ vững giá.

Chúng tôi cam đoan trong vòng 2 tuần gạo đường sữa, sẽ trả lại giá cũ.

Ông Trạng : Bây giờ xin hỏi ông 1 chuyện nhỏ thế này. Tôi dành dụm

mười mấy năm được 5,7 vạn Bạc. Quý ông khuyên tôi nên làm gì ? Mua vàng, gửi nhà băng, để đó cho mất giá hay là đem sài hết ?

Theo con mắt nhà kinh tế. Xin khuyên ông nên đem tiền đó ra làm ăn sinh lời, Đừng mua vàng.

Bạn Vương Hữu Bột : Nếu các ông thấy chính phủ có lý, tại sao lại không ra quốc hội mà cãi lý với các dân biểu ?

— Chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi chỉ được ra quốc hội nếu có lời mời. Như ủy ban Kinh tế Thượng viện mời chúng tôi đã tới trình bày trước ủy ban.

— Người ta chỉ trích nghị định tăng thuế kiêm trọc là vi hiến, vì không có sự phê chuẩn của quốc hội. Các ông nói sao ?

— Riêng về thuế kiêm trọc không cần ra quốc hội, vì luật lệ đã cho phép. Ông Trừng lấy ra 1 bản sắc luật quay ronéo và đọc rõ : Sắc luật số 20/61 ngày 29-12-1961 của Tổng Thống Ngô Đình Diệm ấn định việc thiết lập thuế kiêm trọc. Điều 4 của sắc luật nói rằng : «Bộ trưởng Tài chính và bộ trưởng kinh tế được ủy nhiệm ký nghị định liên bộ để bãi bỏ hoặc sửa đổi thuế xuất thuế kiêm trọc. mỗi khi xét thấy cần.»

(Nhận xét : sắc luật thời ông Diệm là để dùng thời của ông Diệm và quốc hội lúc đó là quốc hội của ông Diệm, ông đâu cần hỏi ý kiến.

Mặt khác, thuế kiêm trọc theo tinh thần của sắc luật 20/61 chỉ nhằm điều chỉnh giá cả các hàng nhập cảng, và đánh với tỷ số 5% tới 10%. Nay tự dụng cho vẹt lên 300% — 500% thì kẽ cũng là lạm dụng một quyền hạn bỏ ngỏ.)

Vương Hữu Bột : Xin hỏi thật qui vị, trong vụ tăng thuế này có áp lực của người Mỹ không ?

— Cam đoan không ! Tại sao dân mình lại cứ cái gì cũng cho là áp lực Mỹ cả ?

— Thế viện trợ Mỹ cho năm tới có giảm không ?

— Không có ai nói sẽ giảm hết. Chuyện tăng thuế mình thấy cần thi làm, thay vì mị dân thì không làm gì cả. Phải can đảm để làm 1 biện pháp mạnh.

— Dân chúng nghĩ rằng phải đoàn quỹ tiền tệ quốc tế mới sang

đây đã khuyến cáo nên chính phủ mới tăng thuế, phải không ?

— Họ vừa mới sang. Còn chuyện tăng thuế chính phủ đã nghiên cứu từ lâu. Vả lại họ không có quyền gì về vụ đó. Minh chỉ mời để tham khảo ý kiến họ về vấn đề tài chính tổng quát thôi.

Dư Âm của Một Vụ Nợ

Ngày 31-10, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải chính thức xuất hiện trên T.V. để giải thích với dân. Ông đợi 1 tuần sau, vào lúc dư luận đã chín, mới lên tiếng. Qui đọc giả chắc đều theo dõi bài diễn văn đó.

Một cu già lắc đầu làm Tổng Thống khổ thật náo Cộng sản ư, nào Mỹ ư, nào dân chúng ư, lại còn quân đội nữa !

Để kết luận tạm bài này, chúng tôi nhận xét :

— Chính phủ đã khôn ngoan đưa biện pháp tăng thuế ngay vào lúc công chirc, quân nhân mới lãnh lương xong.

— Thượng viện, Hạ viện phản đối rất dữ nhưng e rằng lại như vụ Phân Xuất Quân Bình trước đây, chẳng đi đến đâu.



— Dân chúng chịu cực đă quen, than vẫn đă quen, có lẽ cũng chịu vậy. Báo chí sẽ nguội theo độc giả.

— Chỉ có hành pháp là bao giờ cũng mạnh, và kẻ mạnh bao giờ cũng có vẻ hợp lý.

— Machiavelli trong sách «Lãnh chúa» có khuyên các nhà cầm quyền như vầy : Dân chúng giống như trẻ con, rất mau quên... Nếu định làm cái gì khiến dân khó chịu bất bình thì làm tất cả ngay một lúc. Còn muốn ban ơn huệ, ban vui sướng cho dân thì nên làm từ từ để cho họ thưởng thức lai rai. (Phan huy Chiêm dịch).

Các phóng viên Đời

THUỐC MỚI midol trị các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CỦM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Có bán tại các nhà thuốc Tây

PHUB.TÂN TH

KH 982 BYT/QGDP.

BẢN ĐỘC THAM GIÀ...

(Tiếp theo trang 4)

công chức lanh ra sẽ chỉ đủ chi tiêu cho một buổi ăn sáng và lúc đó họ chỉ còn một cách kêu gào Chánh phủ cấp gạo, đường, sữa, thực phẩm và nhà ở. Họ không còn cách gì có thể mua nỗi căn nhà, và hiện nay sau tình trạng tăng thuế chia chia rằng suốt cuộc đời của 800.000 quân nhân và hơn 200.000 công chức sẽ không bao giờ mua nỗi căn nhà trừ những công chức cao cấp và những công chức biết tham nhũng, hối lộ, ăn cắp của dân.

Trước khi lập 1 ủy ban tranh đấu. Trước hết tôi có một đề nghị là tất cả những người đang thuê nhà sẽ được một đạo luật để hợp thức hóa việc họ làm chủ một căn nhà của họ đang ở. Chánh phủ sẽ cấp phát không cho họ bằng cách truất hưu có hay không có bồi hoàn tùy trường hợp chánh phủ có hay không có khả năng tài chính.

Nguyên tắc mỗi người dân chỉ có quyền làm chủ một căn nhà, quyền thừa kế chỉ dành cho 1 người con họ phải nuôi dưỡng.

Ngoài việc tạo thành đạo luật để hợp thức hóa việc cư ngụ của người thuê nhà, chính phủ bắt buộc phải tạo thật nhiều chung-cư mà

hiện nay Chánh phủ đang làm. Tất cả số tiền lời kiến thiết quốc gia phải công bố mỗi tháng bao nhiêu và dùng vào việc xây chung cư như thế nào.

Song song với việc xây dựng chung cư chánh phủ xúc tiến việc xây cất nhà rẻ tiền ở ngoại ô, dọc theo mây trục giao thông hay ở khu vực trống của quận 8, quận 9. Việc xây cất nhà rẻ tiền này cũng không tốn kém là bao nhiêu mà có thể giải quyết nạn nhà ổ chuột, nạn mây già đnh ở chung một căn nhà.

Nhà chung cư, nhà rẻ tiền sẽ được cấp phát không cho công chức, quân nhân từ hàng đồng con đến tất cả mọi công chức quân nhân chưa bao giờ làm chủ được một căn nhà. Tuyệt đối tránh việc một người có quyền giữ trên 2 căn nhà sẽ do đạo luật trên án định một hình phạt cho họ.

Sau khi ủy ban tranh đấu để mỗi người dân có một căn nhà

thành công với đạo luật « người thuê có nhà » tương tự như đạo luật « người cày có ruộng », ủy ban sẽ tranh đấu để việc tái phân phối lại lợi tức để sự chênh lệch giữa bọn quá giàu sang và nhiều người quá nghèo nàn, một kẻ sống quá sung sướng, quá sung túc dù thừa một kẻ quá khổ sở, thiếu thốn dù mọi bề, đó là mầm mống của loạn lạc. Việc tranh đấu để tái phân phối lại lợi tức, tranh đấu để mọi người dân có quyền sống, có quyền phát huy tất cả khả năng trời cho để mọi người có thể góp phần kiến tạo quốc gia VN này với hiệu năng tối đa.

Việc sau này là dự định mà tranh đấu cho mỗi người có 1 căn nhà để ở là mục đích gần gũi mà báo Đời đã phát khởi.

Tôi mong rằng ủy ban sẽ thành công và tôi sẽ xin tán thành được làm 1 người cộng tác với ủy ban.

Phùng Văn Phụng

CHỦ ĐỀ SỐ TỐI

LÍNH, VỢ LÍNH, CON LÍNH, CƠM ÁO CỦA LÍNH, ƯỚC MƠ CỦA LÍNH

thuế má ác ôn

« Trèng ơi, ông Kêu thấy không nè
Rau cỏ bảy giờ tính ché hoe
Một mớ tí teo ba chục bạc
Mua về đâu xót cái lòng ghê !

Ông tính sao đây, khô quá trời
Sao ra gạo mắm sống cầm rời
Lương chồng công chức mươi ngàn lẻ
Cả đống con thơ, chết kẹt rồi !

Ông giải quyết dùm cái thù coi
Ông hay yêu nước với thương nòi
Tự tui chết đói trăm phần chắc
Khắc khô thêm à ? Có sicc voi

— « Ông hay thèm Bảy mắng tôi sao
Tôi được ăn chung cái khô nào ?
Thèm nhớ dùm cho, tôi viết báo
Phải đâu chính phủ thiêm kêu gào ? »...

— « Thiệt tui rầu quá, ức càng hông
Nói dại xin ôn chờ đê lòng !
Thuế má giù đâu, trời báo hại
Điều này ăn cháo sống không xong !

Thực phẩm leo thang quá xá leo
Chủ trương như rúa giết dân nghèo ?
(— Bảy nè, thiêm Bảy làm chí có
Chính phủ thương dân mới lái leo)

— « Lái leo k'èu đó ai mà hận
Nhà nước làm chí cứ việc làm
Đừng khô cho dân mà tội nghiệp
Cực hoài, nói thiệt hết đường kham !

— « Ông thèm Bảy khôi cần lo
Thèm đó, tôi bày mưu kế cho :
Con bé Ngọc Hoa vừa mới lớn
Gửi vô nhà chúa, tha hồ no ! »

Thèm Bảy nhìn tôi khẽ thở dài
Mặt buồn rượi rượi, tóc bù tai
Thởt nhiên nước mắt trào ra khoé
— « Chắc lẽ lời ông chẳng có sai ! »

Tôi nghe chua xót biết bao nỗi
Như có gì roi đè xuống thân
Một vật vô hình nhưng nặng lắm
Phút giây tê liệt hết tinh thần.

TÚ KÊU

HỎI CÂN

Viết sau khi xem hai ông Tòng Kinh và Tài hợp báo trên Ti-vi

— Ông tòng trưởng kinh và tài
Giỏi lại thêm hơi đẹp trai
Giữa căn phòng ca cải cách (1)
Về thuế má khá đông dài.

— Ông truyền rằng : hông có sao !
Hãy bình tĩnh chờ xôn xao
Hình tăng tam phan trăm thuế,
Sóng từ « khuya » vồn đã cao,

— Cao thêm chẳng chết ai,
Cần tin tưởng ở tương lai.
Lại (nói dại) đèn như mom..
Lấy tim đâu thấy các ngài !

Các ngài liệu vững được bao lâu ?
Thế bây giờ nó bèn đâu !
Hảo khoảng chừng năm bảy mốt (2)
Thả man mọi nhu cầu.

— Căn nhập cảng khỏi lôi thôi,
Tỉnh miên Nam ôn định rồi.
Lại tha hồ ta tự túc,
Chưa thấy bóng đã buông mồi !

— Ông này kinh nghiệm quá mà ông !
Nói có nghĩa là nó sẽ không.
Chuyện nhà đèn dân nhớ mãi,
Nhưng quý vị vẫn thành công ;

— Mỗi lần ra giúp nước non,
Hàng trọng trách tưởng hao mòn
Nó ngờ nhở có hơi tiền bạc,
Mặt từ ông tới vợ con !

Thế thê, không mê cũng phải mê,
Đang dần giải thích quý ông nghè !
Trước con ăn mầm nay ăn muối
Khắc khô cần chí đặt vấn đề ?

HÀ THƯƠNG NHÂN

1.— Căn buồng đóng trờ của nhà vò
huyện truyền hình, nơi hai vị tòng trưởng
kinh và tài chủ tọa một cuộc họp báo.

2.— Ông tòng trưởng kinh tế nói đến
năm 1971 kinh tế miền Nam sẽ tự túc, khôi
còn đến các món hàng nhập cảng.



VĂN CÒN ĐÔNG CHÁN

Biết đâu lại có trò thông cảm,
Vẫn để càng thêm thảm, bi thương !
Cho nên Đời mới chủ thương.
Viec này chán phủ sở thương hơn ta,
Muốn tăng thuế thì là tăng thuế,
Cứ tha hồ cài quẽ, gạo chau.
Thế kia đã thêm vào đâu ?
Chung quanh đứa ở, con hổ vẫn đông !

HÀ THƯƠNG NHÂN

- 1.— Chẳng biết là nàng Thúy Kiều hay nàng Kiều mộng Thu nứa đây !
- 2.— Trà, đèn, bồi thường,
- 3.— Không dám nói đến thương viện vì thương viện đã có lời tuyên bố rồi,
- 4.— Thiết thời.



XIN AI CHÍN BỎ LÀM MƯỜI DÙM CHO

Khi bài « VĂN CÒN ĐÔNG CHÁN »
được lên khen thì mới được biết là cả
Thượng và hạ viện đều lên tiếng đả kích
biệt pháp tăng thuế của chánh phủ. Vì vậy
phải viết thêm bài này để tạ lỗi với quý
vị đại biểu của dân.
Có thể chứ ! Các ngài dân biếu,
Đại diện dân phải hiếu dân tình.
Trong khi dân chúng bất bình,
Lẽ nào quý vị nín thịnh bao giờ ?
Thầy các cụ bất ngờ là lỗi,
Giữa nghị trường phản đối công khai,
Tưởng đâu nhầm mắt bung tai,
Lương tâm đã mất vì ngài Quang trung.
Cứ chí ấy vô cùng ngoạn mục,
Ôi thằng này mắt đục làm sao !
Đã không uốn bút đê cao,
Lại còn ăn nói tào lao, nực cười !
Thôi chín bỏ làm mười chớ giận !
Đè lèn sáu cần thận hơn lên,
Quý ngài ăn trốc, ngồi trên,
Chẳng nghe dân chửi sao nên thân người ?

HÀ THƯƠNG NHÂN



KHA TRẦN ÁC

An ủi

Lúc này đồng bào rèn kinh khủng quá. Để an ủi đồng bào, để đồng bào thấy rõ chúng ta còn sung sướng hơn đồng bào ngoài Bắc gấp 1 nghìn lần, Đầu gối tưởng cần nói rõ thực thái miến Bắc r้า sao, căn cứ vào tài liệu của ký giả quốc tế Joseph Alsop. Theo Alsop thì từ tết Mậu Thân đến nay, miền Bắc đã «nướng» tại chiến trường miền Nam, tất cả lớp trai tráng đến tuổi quân địch, gồm 365.000 người. Lúc này, miền Bắc có muốn gửi thêm quân xâm nhập nữa, cũng không còn quân đâu mà gửi. Do đó, các cơ sở Việt Cộng ở miền Nam đều đang tan rã, lớp thi chết, lớp thi đói, lớp thi hồi chánh, và nếu miền Bắc không gửi kịp quân xâm nhập, thì chỉ đến tháng 3, tháng 4 năm 1970, các cơ sở Việt Cộng ở Miền Nam sẽ tan biến hoàn toàn. Tài liệu của Alsop chưa chắc đã đúng 100%, nhưng cũng đủ để ta thấy không phải chỉ miền Nam mới phải đương đầu với những khó khăn, khủng hoảng nội bộ, mà những khó khăn, khủng hoảng của miền Bắc có mòn trầm trọng hơn nhiều. Nhất là về phương diện «đói» thì dân chúng ta đâu có «đói» bằng đồng bào miền Bắc, đã ăn cơm chộn ngô, khoai ròng rã bao nhiêu năm nay.

Vậy thì đồng bào đừng có rên. Tốt hơn hết là đồng bào nên theo lời của Tổng Thống Cey rằng: «Cái gì rồi cũng sẽ qua»,

Đúng thế, Cái gì cũng sẽ qua. Đất nước Việt Nam sở dĩ tồn tại đến ngày nay cũng là cái triết lý «cái gì rồi cũng qua»! Đầu gối chỉ mạn phép góp thêm

một ý kiến là đồng bào sẽ hoan hỉ chịu làm «quen» với thiếu thốn, cực khổ. Nếu các cấp lãnh đạo, nếu những kẻ giàu sang chia sẻ thực sự cái «khắc khổ» với đồng bào. Thủ tướng Thụy Điển chẳng hạn, sống khắc khổ thực sự như bắt cú thường dân nào, trong 1 chung cư, gia đình ông có không có gia nhân, dày túi, vợ ông đi giày học về vẫn phải nấu cơm, rửa chén, quét nhà như bắt cú bà nội trợ nào ông đi đâu cũng chả cần còi ụ, tiền hò hancoi gì ráo. Các nhà lãnh đạo của ta đã đề ra chính sách khác khốc thì không có lý gì các vị lại không mần như thủ tướng Thụy Điển. Cần bệnh kinh niên của ta là căn bệnh hình thức. Nếu cái chính sách «khắc khổ» mà các vị nêu ra chỉ



là một «hình thức» dàn cảnh, để xoa dịu mọi bất mãn thì không đánh lừa được ai cả. Nhưng nếu ác vị chủ trương khắt khốc thực sự bắt đầu từ bản thân quý vị, thi chả cần tuyên truyền gì ráo, dù có phải «khắc khổ» một trăm lần nữa, dân cũng sẽ hoan hỉ, thi đua khắc khổ với quý vị. Cần nhất là các vị

phải gấp san bằng mọi chênh lệch, bất công, chứ trong khi dân khổ, mà những đứa vô lương tâm vẫn phè phởn, dù đòn trên xương máu của mọi người, thi xin lỗi quý vị, các vị đừng hòng thuyết phục được ai.

Vụ Phan Nghị

Tuần rồi, Kha Trần Ác gặp Trung Tá Nguyễn Mâu, trưởng khối Cảnh Sát đặc biệt để xin phép về thăm Phan Nghị, Trung Tá Mâu cho biết Phan Nghị đã thú nhận là có «bị địch móc nối» nhưng «tội» của anh chưa có gì, vì anh chưa hoạt động thực sự.

Theo lời Trung tá Mâu kể, thì Phan Nghị đã mô tả cái tâm trạng giao động của anh từ khi bị móc nối, rằng, anh không biết làm gì khác, để quên hứt rứt, là ngày đêm húc đầu vào xì phé, đánh bạc liên miên. Trung Tá Mâu cũng cho biết Phan Nghị có thể được trả tự do, nếu nghiệp đoàn ký giả hoặc co quan nào, nhân vật có uy tín nào chịu đứng ra đảm bảo, nhận lãnh anh về. Miễn là người ta đừng tranh đấu, đòi thả Phan Nghị, «tranh đấu chỉ làm Phan Nghị kẹt thêm, vì Phan Nghị đã nhận tội của mình. Tôi hỏi Trung Tá: «Kha Trần Ác đứng ra xin bảo lãnh có được chăng» thì Trung Tá Mâu cười xòa: «Có nhẽ hơi khó».

Vậy Đầu gối nhắn nghiệp đoàn ký giả nên đứng ra bảo lãnh cho Phan Nghị về kẹo tội nghiệp. Mà nếu Nghiệp đoàn không chịu bảo lãnh thì tốt hơn hết là Trung Tá Mâu nên nhận danh một người mần văn nghệ mà bảo lãnh cho Phan Nghị. Đầu gối nói

vậy, vì Đầu gối biết Trung Tá Mâu là một cây bút có hạng lắm.

Còn mồ ma báo Sóng. Trung tá Mâu hồi đó là một Thiếu tá, chưa phục vụ tại Tổng Nha Cảnh Sát, tờ báo Sóng, đưa một loạt bài tố tham nhũng để đăng vào tuần báo Sóng. Thiếu tá Mâu bảo Kha Trần Ác. «Đây là lần đầu tiên tôi viết báo, tôi chưa tìm được cái bút hiệu nào cho hay ho. Nhờ anh tìm dùm tôi một cái bút hiệu». Kha Trần Ác cười xòa trả lời: «Tên Thiếu tá là Mâu, vậy xin đề nghị lấy bút hiệu là «Bát sà Mâu». Được không. Thiếu tá Mâu khoái lắm, O.K liền.

Bạn Bát Sà Mâu ơi, Phan Nghị không phải là bạn thân của Kha Trần Ác đâu, nhưng Kha Trần Ác tha thiết mong cây bút «Bát Sà Mâu» sẽ đứng ra đảm bảo với Trung Tá Nguyễn Mâu cho Phan Nghị được tự do!

Tiểu sáo

Một bạn đồng nghiệp vừa ra chào đời lấy tên là Phụ Nữ Sóng. Điều đặc biệt là trên các băng-đo-rôn, các quảng cáo chữ «Sóng» được viết riêng trong một khung, in màu riêng, kiểu chữ giống như chữ Sóng của nhật báo Sóng, khiến nhiều người hỏi anh em Sóng. «Có phải tờ Phụ Nữ Sóng» là do anh em Sóng chủ trương không? Không hiểu bạn đồng nghiệp vô tình hay cố ý làm chuyện mập mờ như rúa. Nhưng

dù sao đây cũng là một hành vi hoài đau khổ của anh em Sóng thường bị người ta mập mờ đánh lận con đen như vậy. Anh em không oán trách gì về những «tiểu sáo» nọ, chỉ xin những ai mập mờ thi cứ việc mập mờ, nhưng đừng vừa lợi dụng cái hoài hám của Sóng, vừa lên tiếng chửi rủa «Sóng», như người ta đã làm, như ông cha nô, như cái hoài hám của Sóng mà kiếm chác, làm giàu, những vẫn quai mồi nói hồn, thì quả là bất công liêm sỉ...

Mỗi tuần phỏng vấn một ông đèn đầu

Bắt đầu từ kỳ này, mỗi tuần Đầu gối sẽ phỏng vấn một ông đèn đầu. Cuộc phỏng vấn có thể có thực, có thể tưởng tượng nhưng dù có thực hay tưởng tượng, Đầu gối cam đoan cuộc phỏng vấn đúng sự thực 100%.

Phỏng vấn ông Chủ tịch Ủy ban bài trừ tham nhũng HẠ VIỆN : Lê Ninh

Tư thất ông Chủ tịch Ủy Ban bài trừ tham nhũng là một biệt thự rộng rãi, có cây, có đá, tại cư xá sĩ Quan Chí Hòa. Khi Đầu gối tới thì Ông Chủ tịch chưa về. Trong lúc ngồi đợi, Đầu gối thấy mấy em nhỏ, con ông Chủ tịch, lê mê khiêng từ xe hơi xuống một cái bao bố vĩ đại, chưa đựng hàng triệu ông Trần Hưng Đạo, Hồi tiền ở đâu mà các em khiêng vất vả thế, các em trả lời :

— Chiều nào, chúng cháu cũng phải làm cái công tác chán chường này. Cực lầm bác ơi.

Thì ra ông chủ tịch đầu thầu được một vụ dỡ hàng cho Meko tại bến tàu lời mỗi ngày bạc triệu, nên ngày nào cũng phải khiêng bao tải tiền cát vào kho. Các em đang khiêng tiền như khiêng thây ma thì ông Chủ tịch về. Đầu gối ngó ý xin phỏng vấn, ông Chủ tịch cười xòa,

— Phỏng vấn có khô gi. Đề moa cho mời Phạm duy Tuệ, Dương vi Long ở gần đây sang làm một chầu xì phé có nhẽ hợp «gu» Kha Trần Ác hơn.

Đầu gối gạt phát :

— Chờ có đánh xì phé. Trung tá Mâu cho tôi biết Phan Nghị bị móc nối, nên bứt rút lao đầu vào xì phé. Tôi nghĩ những người mè đành xì phé làm. Xin cứ cho một phát không vấn.

Cũng được.

— Ông Chủ tịch nghĩ sao về lời chỉ trích của báo Tin Sáng cho rằng, ông Chủ tịch bị tình nghi là tham nhũng, nên vận động để được bầu làm Chủ tịch ủy ban bài trừ tham nhũng.

— Ông Ngô công Đức vị chủ nhiệm báo Tin Sáng, nguyên Chủ tịch ủy ban bài trừ tham nhũng, cũng đã từng bị tố giác là đớp bạc triệu hối lộ... Có nhẽ đây là một truyền thống, của dân tộc ta, ai làm Chủ tịch ủy ban tham nhũng

BẠN TRẺ TẶNG NHAU CUỐN BĂNG NHẠC

mây hồng

lÀ CHO NHAU CẢ MỘT

MỐI TÌNH THIÊN THU

BÁN THƯỜNG XUYÊN TẠI

QUÁN NHẠC MÂY HỒNG

78 Lầu I THƯƠNG XÁ TAM ĐA

101 Công Lý Saigon D.T. 92.115/337

Băng lớn — Cassette — Stereo — Cartridge

thì bị tịt tinh nghi là tham nhũng... Riêng tôi, thì anh thấy đấy cả nhà tôi, từ các cháu đến vợ tôi, ai nấy đều chán tiền như chán cơm nếp nát, nhiều khi khiêng tiền về, không biết để vào đâu, thi Đầu gối tinh, còn tham nhũng làm chó gi nữa.

— Chỉ lý lùm ! Nghe nói ông Chủ tịch thừa tiền không biết sài làm gì, nên vừa hùn 10 triệu với một bạn đồng nghiệp của Đầu gối để ra báo. Báo Sống sắp tục bản, tại sao ông Chủ Tịch không vất tiền cho tụi Sống làm báo. Tui này tố tham nhũng mới khoẻ chứ !

— Ô ô ! Nếu báo Sống muốn thi có tôi cũng sẵn sàng hùn. Độ bao nhiêu ?

— Vài chục triệu...

— Cho là hai chục triệu đi. Song chưa để gọi người đánh xi phé...

— Một câu hỏi cuối cùng. Anh Hà thượng Nhân ở hàng xóm láng giềng với anh, nói với tôi rằng có hồi anh đói ghè gớm lắm. Không phải anh ấy kẽ xấu anh đâu, vì nghèo không có gì là xấu, nhưng để tôi có một ý niệm cụ thể về cái mục đích của anh, anh kẽ chuyện rằng: có lần sang thăm anh Hà thượng Nhân, Anh thấy nhà anh Hà thượng Nhân có con thỏ bị đau sấp chết. Anh đói đến nỗi xin con thỏ về ăn. Cho đỡ đói. So sánh với thời kỳ ăn thịt thỏ và thời kỳ bơi lội trên biển tiền biển bạc hiện tại anh thấy thế nào, có sung sướng hơn không có hạnh phúc hơn không ?

Ông Chủ Tịch thở dài khe khẽ :

— Chưa chắc đã sung sướng hơn anh à. Số kiếp nó bắt mình phải giàu, cũng như trước kia số kiếp nó bắt mình nghèo, giàu nghèo đều khổ cả anh à... Chỉ có lúc nào đánh xi phé là tạm quên đói chút.

NÓI CHỮ

Trong lớp học, thầy giáo hỏi:

— Lúc đi dạo ng, tôi trong thấy một người Lai con chó đê đánh. Tôi liền ngăn không cho anh ta h'ah động đập ác như vậy. Vậy tôi có đức tính gì, đó các anh biết ?

Bố câu với vàng đặng dậy đáp:

— Dạ như v'ay thầy có đức tin biết thương yêu dồn loại

Bí quyết để quên thuế kiêm ước.

Muốn quên thuế kiêm ước chỉ có một cách là các bạn nên bắt chước nữ sĩ Việt An. Việt An là một nữ sĩ nổi danh thời Hoàng tích Chu, Tương Phố.

Bà là mẹ đẻ của nữ sĩ Thiều Giang, (người vẫn viết tiểu thuyết đăng trên báo Sống) và là sự mẫu của Kha Trần Ác. Để quên thuế kiêm ước và các thứ « thuế » Chó má khác của đời sống hằng ngày, suốt ngày đêm, bà làm thơ, bà đem cả cuốn Yêu của Chu Tử ra viết thành thơ, thành văn vần. Chẳng hạn đây là đoạn mở đầu chuyện « Yêu ».

YÊU

Ngồi buồn thừa giấy vẽ voi
Vẽ vắn Chu Tử lên ngồi bút thơ
Hền Lương ngăn cách đôi bờ
Xa xôi bên Hải mít mờ Nam Quan
Giáo sư tên Thúc họ Hoàng
Cuốn theo chiều gió bạt sang nam phan
Lạnh lùng mang vẻ Triết nhân
Xa đời ganh cạnh mặc phan hơn thua
Vui đầu dưa sớm đèn tra
Giảng đường một mái nồng mưa hai mùa
Cùng Hòa phân đẹp duyên ưa
Phòng Loan bóng sẽ đã vừa Trung niên
Lữ đình một mái đoàn viên
Trời thơ mây phủ thư hiên nắng lùa
Bốn cảnh Lan trắng nở đua
Phất phor bên gió gấp múa xuân tươi
Phong lưu lồng lộng giáng người
Con đầu cô Uyên vui cười thảm duyên
Thứ hai cô Diễm điu hiền
Tóc đen lái lượt nhu vien suối thơ
Cô Ba thầm lặng trong mơ
Mắt Huyền chợt lé bên hồ nước trong
Thứ tư cô Tuyết hài lòng
Như chim ríu rít vui cùng cỏ hoa
Tranh treo bốn bức đậm đà
Bên thềm triền lâm khách qua đậm dù
Ngoc còn lồng lánh Lam Kiều
Đàn chưa gầy khúc Đào yêu nhíp nhàng
Đài xanh còn ấp nhí vàng
Hoa tươi khép cánh ngõ ngang bướm ong

Một ngày bà viết hàng trăm câu thơ, mà thơ đâu có tòi. Mô tả nhân vật Huyền « mặt lé » mà viết rằng :

Cô Ba thầm lặng trong mơ
Mắt Huyền chợt lé bên hồ nước
trong
thì kẽ cũng tài tình thật !

Dân chúng VN đang lo sợ, ngoài về ảnh hưởng của việc tăng thuế kiêm ước. Dân chúng Việt nam đa số đã khát khao quá nhiều rồi, chỉ trừ một số quyền thế và cơ hội, là lúc nào họ cũng sống phay phây xa hoa, dù có đóng thuế kiêm ước hay không cũng vậy.

Nên có thể cho rằng : lối giải thích khác khở không đủ vững, mà chỉ có thể nhận, ngân sách quốc gia thiếu hụt quá nhiều, thiếu hụt nhất là từ ngày có lệnh Tổng động viên, quân đội Việt nam len tới con số vĩ đại nhất thế giới tính theo tỷ lệ dân chúng.

Và trong viễn tượng gần đây, quân lực Việt nam còn phải tăng cường thêm nữa, dù để thay thế quân đội của các nước đồng minh sắp rút đi. Độc lập và chủ động dân tộc thật vất vả. Công việc Việt hóa chiến tranh không phải chỉ ngưng ở mức nhu hiện nay, chúng ta còn phải có nhiều gánh nặng thêm nữa. Khi người Mỹ chủ trương trao gánh nặng chiến tranh cho VN, hẳn người Mỹ phải hiểu được những khó khăn của bìn minh của mình. Do chiến tranh VN đã kéo dài mà chúng ta không thể sản xuất, không thể xuất cảng và từ nhiều năm nay, viện trợ Mỹ đã làm công việc gánh đỡ cho ngân sách thiếu hụt của VN.

Tới nay với chủ trương Việt hóa chiến tranh của Mỹ, hẳn người Mỹ phải dự trù về mặt kinh tế tài chính làm sao cho Việt Nam có thể tiếp tục được cuộc chiến đấu chống cộng của thế giới ở miền đất này mới đúng. Trái lại cùng với đà giảm chiến của Mỹ, người Mỹ lẽ ngô lò không để mít tỏ việc ngân sách Việt Nam mỗi ngày một thiếu hụt trầm trọng. Từ đó chúng ta có thể đặt sự nghi ngờ đối với chính sách của Mỹ tại VN.

Nghỉ ngờ về mặt chánh trị

Nước Mỹ từ trước tôi nay vẫn dùng chánh sách Việt-trợ như một thứ khí giới hiệu nghiêm để buộc những nước được viện trợ phải tuân theo những quyết định của mình. Điều đó không thể chối cãi.

Chúng có hiền nhiên là khi người Mỹ dự định tham chiến tại Việt Nam, gấp phải thử bước đầu

LÝ ĐẠI NGUYÊN



Việc tăng thuế kiêm ước và lối chơi xấu của Mỹ

Ngô Đình Diệm, có thể làm cản trở đường lối của Mỹ, người Mỹ chỉ có sơ sơ cúp sữa và dọa cúp xăng thôi mà chế độ chín năm bền vững của nhà Ngô phải tiêu tung. Lòn lao và kinh nghiệm như tướng De Gaulle mà cũng phải nhục nhã ra đi, vì không thể thoát được sự khống chế quyết liệt của đồng Mỹ kim thì dù thấy chính sách tận dụng khả năng kinh tế để điều động thế giới của Mỹ lợi hại biết chừng nào rồi.

Trên quan niệm đó, đứng ở thế người dân, chúng tôi chẳng thắc mắc với người Mỹ, muốn gì xin hãy thảo luận một cách cởi mở với những người lãnh đạo xứ này, ứng áp dụng biện pháp thắt buộc kinh tế, vì dân chúng VN này vô tội và không chịu đựng nhiều rồi.

Đối với chính quyền Việt nam, chúng tôi cũng xin nói rằng : đứng một mặc cảm nào hết, đất nước chúng ta kiệt quệ hiền nhiên, biện pháp tàng thuế, lạm pháp, khắc khở.. không phải là một biện pháp đúng cho lúc này, vì thực ra, nếu có bù đắp đực cho ngân sách quốc gia cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chúng ta phải cần ngoại vien. Điều đó là chính đáng. Chúng ta đang chiến đấu cho an ninh thế giới, chúng ta được quyền đòi hỏi các nước cùng ly tưởng phải giúp chúng ta.

Nghỉ ngờ về mặt đầu tư

Chiều hướng chiến tranh Việt nam đang dẫn tới một kết thúc.

Với khả năng không giới hạn của Mỹ trên thế giới hiện nay, sự kết thúc đó bằng cách nào dưới hình thức nào, thì trên thực tế người Mỹ cũng vẫn đặt được ảnh hưởng vững chãi của họ ở Việt nam nói riêng và toàn vùng Đông nam Á nói chung. Dù cho đối phương có được vài điểm lợi trên danh nghĩa về tuyên truyền, nhưng chúng ta

không lo rằng đối phương sẽ chiếm đoạt được miền này. Vì chúng ta chưa phải là đã bất lực trong việc chiến đấu, chưa phải Mỹ đã quyết tâm bỏ quyền lợi của họ ở đây, trái lại là điều khác.

Vậy thì sự thát lại túi tiền của Mỹ đối với Việt Nam, không phải là một hành động chạy trốn của Mỹ, cũng không phải là một đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải nhượng bộ đối phương của chúng ta nhiều, đi đến chỗ mất nước. Nếu có đòi nhượng bộ gì đó là nhượng bộ với Mỹ mà thôi.

Nghỉ xa hơn một chút, chúng ta có thể ngờ rằng đây là một sự chuẩn bị dọn đường cho giới tư bản Mỹ và quốc tế đầu tư vào Việt nam thời hậu chiến chặng ? Thật ra đứng trước sự bền chí đến ngoan cố của người Việt, đứng trước nhu cầu cách mạng thường xuyên của người Việt, đứng trước những phản ứng bất ngờ của người Việt, giới tư bản quốc tế hẳn phải dè đặt trong vấn đề đầu tư tại Việt nam là cái chắc.

Muốn việc đầu tư được đảm bảo chắc chắn, họ phải dọn đường, sự dọn đường đó làm cho Việt nam kiệt quệ trông thấy, buộc cả chính quyền lẫn dân chúng Việt nam phải chấp nhận việc đầu tư của tư bản ngoại quốc là một nhu cầu không thể thiếu được. Khi đã là nhu cầu cấp bách thì tất nhiên chúng ta phải nhận việc đầu tư đó ở một điều kiện dễ dãi cho giới đầu tư hơn. Đó mới là thực là đường lối lâu dài của tư bản đối với VN.



PHIẾM-LUẬN
TẾ-ĐẸP
▼
**cái
hộp
abc**

Nhà là một cái hộp, trong đó người ta chơi trò chơi bí và hài kịch, người yêu mini của tôi đã định nghĩa như vậy, khi chúng tôi đang hôn nhau trên một building nhìn xuống những căn nhà ôm sát lấy nhau ở phía dưới bên những hàng cây xanh chưa bị những chiếc xe màu vàng không lồ như những con quái vật văn minh đang tàn phá thành phố Saigon quật ngã xuống. Tôi và nàng thường cho rằng những cái cây là những thứ trang điểm đẹp nhất, của thành phố này còn sót lại. Những chùm lá cây là những chiếc dù màu nước biển, màu cầm thạch che mát những chiếc hộp và làm cho những đường nét của chiếc hộp theo kiểu trúc mới đỡ cứng và thô.

Khi cái nghèo lắp lò ở cửa sổ.
Tình yêu ra đi bằng cửa chính !

Cái hộp đó được khoét lỗ để làm cửa. Cửa ra vào và cửa sổ. Cửa ra vào là cái lỗ để chui

ra chui vào. Cửa sổ là cái lỗ để nhìn ra ngoài, thế giới bên ngoài. Có nhiều thiếu nữ buồn không nói Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì ?

Cái cửa sổ cũng được khép lại để chặn những cặp mắt, để ngăn những bàn tay bẩn của hàng xóm, của những kẻ bên ngoài nhìn vào, hay thò vào một cách bất hợp pháp, một cách bất lương.

Cái cửa ra vào hay là cái lỗ lớn cũng là một cái rất rắc rối của cuộc đời. Nó là chỗ để tình yêu đội nón ra đi, để tình yêu vút cánh bay đi vì, như đã có một văn sĩ viết :



Cái hộp đó có nắp làm nóc. Cái nóc dùng để che những giọt nước mắt của trời khóc nhân thế nham nhở, để che cái nóng

thật là một thứ khủng khiếp, ta hãy nghe Mai Thảo diễn tả trong Mười đêm ngà ngọc :

«Người đàn bà... trong căn nhà..., và Châu

mắt đi cái quyền được

gõ cửa, được bước vào.

Nàng bị đẩy ra ngoài. Cái

sự thật kia đầy giặc

mộng này đi khỏi, không

cho đối diện» Vậy thì cái

«quyền gõ cửa» nhà một

người, nhất là người đó

lại là một quý vị phái yếu

đều phải là chuyện dễ

dàng như ta tưởng !

Cái nóc là một tượng trưng cho cái gì thượng đỉnh.

Dột từ nóc dột xuống.

Con không cha như nhà

không nóc.

Cái nóc cũng liên quan tới vấn đề chọn chồng của các em :

Chim khôn đậu nóc

nha quan.

Gái khôn tìm chồng có xế, vi la.

Cái nóc thời xưa tượng trưng cho sự bảo vệ quốc gia, vì vậy các chiến sĩ đều được đeo một chữ V lông ngược. Ngày nay, lông

trung sĩ của Hoa Kỳ là những chữ V lông ngược là vì thế. Lông Giao chỉ sợ bắt chước Mỹ nên làm thành các mái nhà lợn ngược !

Tùy theo vị trí, kiến trúc, công dụng mỗi cái hộp lại có một cái tên riêng.

Nếu cái hộp đó được quét vôi trắng phau thi gọi là «Tòa Bạch Ốc» nhưng đó là danh từ mà Việt Nam Cộng Hòa sài, còn mấy anh vẹm lại gọi xó là «Tòa nhà trắng». Nếu cái hộp đó có những cái mái như ngực của Marilyn Monroe, hay như cái lồng bàn che ruồi của Giao chỉ thì gọi là Điện Cầm-Linh. Trong hai cái hộp này, có những tay tồ chuyên môn bày trò chơi tinh nghịch làm chói với thế giới nhiều phen !

Những cái hộp có góc thì thật là rắc rối, phiền toái. Nếu cái hộp đó có 5 góc thì gọi là Ngũ giác dài. Vẹm lại gọi đều là «Tòa nhà năm góc». Nếu cái hộp đó có 8 góc lại kinh khủng nữa. Hộp 8 góc ở đường Lê Văn Duyệt. Cái hộp đó gọi là «Nhà đá». Cựu Thủ

Tướng Trần Văn Hương đã nhờ được ở trong nhà loại đó nên mới có hứng làm nên những vần thơ toé khói, di dòn, kiều «lăn tăn» kiều «gái hàng» đó. Nhà đá cũng là cái mà các anh chính khuya thường nêu ra để khoe thành tích của mình với dân đen mỗi khi ra ứng cử.

Đó là sơ sơ vài loại hộp thứ gốc, thứ king size của thế giới. Ngày nay tôi xin trở lại bàn đến những cái hộp chính

cống An nam, chính cống Giao Chỉ, chính cống Đại cồ vẹt.

Nếu cái hộp đó được đặt giữa một thảm cỏ xanh mướt có suối nước phun tóe lên trời, có trực thăng lên xuống, có giây kẽm ngoài bao vây, có kính gác đẹp trai, ăn mặc sạch sẽ, đi đi, lại lại thì cái hộp đó gọi là Dinh Độc Lập.

Nếu cái hộp đó đặt trước họng súng đại liên đèn ngòm của hai chiến sĩ mặc áo trận rắn ri ở đường Tự do, ấy bèn là «Nhà hát tây», trong đó có các quý vị dân biều, nghĩa là dân biều gì làm đó, chui ra chui vào, cãi nhau toé nước bọt, lo việc nước đến quên cả «trả bài» cho bà đầm !

Nếu cái hộp đó đặt ở bờ sông thi gọi là Hội trường Diên Hồng hay là «Tòa nhà trên» cũng vậy.

Nếu cái hộp đó mà trước mặt có bà đầm bịt mắt, một tay cầm kiếm một tay cầm cân, cái cân trông thật thăng bằng, ấy là tòa nhà «vất vả» ngất ngư rồi đấy. Đó là tòa án. Từ tòa nhà này đến tòa nhà đá không bao xa. Khi bạn bị đưa ra chơi ở cái nhà này, nếu không có «xin» thì «đi tàu xuýt» là cái chắc. Đôi khi đê tiền trên cân của bà đầm, cân cân cũng lệch.

Trong trường hợp cân không lệch, chắc chắn bà i sẽ lấy kiếm phang cho

bạn một cách rất bay bướm.

Nếu cái hộp đó, có những đứa con nít mở mắt nhìn đời lần đầu rồi khóc thét lên vì kinh hãi thì gọi là nhà hộ sinh. Cái hộp nổi tiếng nhất, bự nhất gọi là hộp Tử Dữ.

Nếu cái hộp đó làm bằng đá hoa có khắc chữ thợ, chữ vạn hay thánh giá thì gọi là nhà mồ. Phó tổng Thống Nguyễn cao Kỳ đã từng tuyên bố là ông sẽ cho bắt cứ kè nào định làm chuyện ấm ớ bẩn thù cho phần đất Giao Chỉ này nghỉ mát vĩnh viễn trong những căn nhà xinh xắn đó đặt tại nghĩa địa Mạc đĩnh Chi.



tương đối đỡ nham nhở hơn gọi là «Hộp đêm» trong cái hộp này bạn hôn hít, sờ soạng, nhảy nhót, bay bú óm là lướt Còn một kiểu hộp mới xuất hiện từ hồi có quân đội đồng minh vào an nam đó là sờ nách ba, ở đây khách trả tiền uống và có quyền được sờ nách, sờ đùi đầm Giao chỉ.

Nếu bạn khoái tóc kiều Yul Bryner và thích mặc robe màu nâu, màu vàng màu xám, thích gỗ mõ bạn có quyền chui vào cái hộp gọi là «nhà chùa», hoặc nếu bạn khoái đê tóc mặc robe đen, thích hát thánh ca bạn có quyền chui vào cái hộp gọi là «nhà tu». Khi bạn chui vào hai cái hộp này, bạn không có quyền được vi vu là lướt nữa. Vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chui vào hai loại hộp này. Cũng xin bạn nhớ trốn lính để chui vào đó vì như thế là có trọng tội đối với trời đất, đối với Chúa, với Phật !

Nếu những cái hộp được chồng chất, đè lên nhau thì gọi là building hay cao ốc. Nếu những cái hộp phía trước có đê chân dung của vị chó Tây, chó Đức thì gọi là villa. Nếu cái hộp đó có số nhà dài như số tè-lê-phôn thì gọi là nhà bình dân, nhà của phó thường dân. Nếu cái hộp đó có treo chữ House for rent áy là nhà chỉ cho Méo thuê mà thôi...

**CHUYÊN IN :
danh thiếp, thiệp cưới, lịch mạ vàng, phong cảnh... 1970
RẺ - ĐẸP - MỸ-THUẬT**

CƠ SỞ ĂN LOÁT NGHỆ THUẬT
196, VÕ TÁNH — SAIGON — Đ.T. 90.570

Kè ra thì còn nhiều loại hộp lầm, nhưng tôi muốn mô tả loại hộp thích hộp nhất cho chủ đề số này, ấy là cái hộp của dân ABC.

Thật khó mà tả cái hộp của phó thường dân, vì loại hộp này được làm bằng những chất liệu không có ghi trong sách vở kiến trúc nào hết, ngay cả lối kiến trúc của nó cũng tự do vô tâ.

Nó có thể là một cái nhà dưới là gạch, trên là gỗ, trên cùng là tôn. Nó cũng có thể là một cái hộp tạo bằng những mảnh sắt phá từ những thùng đồ của Méo, vì thế có những căn nhà còn mang chữ Méo trên tường như Coke, Pepsi Cola...

Tuy nhiên nó có những điểm chung, trước hết là nó được dựng lên trên những bãi đất hoang, ngõ ngách lung tung không ra cái hệ thống gì cả. Người «chung sống hòa bình» với chuột, có mùi rác thay cho mùi hoa công viên, có ruồi muỗi kêu vo ve để thay cho tiếng kêu vù vù êm á của máy lạnh. Số nhà thì dài lê thê như số tó lô phòn hay số quân 8 số. Muanang thì những căn nhà đó

là những cái lò nướng bánh mì, về mùa mưa thì những căn nhà đó bồng bềnh trên mặt nước trông thơ mộng như những căn nhà ở Venise! Những căn nhà đó ở những đường phố có những cái tên rất dã dát, lầm cảm như Da bà bầu, Vườn chuối, bàn cờ Tiêuula, Chuồng bò, Vườn bầu...

Khi có một nhà nào nghe cải lương cò nhạc thì đương nhiên căn nhà đó biến thành một cái phòng thông tin cho cả xóm. Khi có một cuộc cãi lộn hoặc thoi nhau, đương nhiên các đương sự biến thành những tài tử rất xuất sắc cho bà con lối xóm coi chơi vừa hấp dẫn gây cấn, lại không phải trả tiền.

Đề cho bài viết được zui zẻ, tôi bèn đến nhà mấy chị em cô bạn của tôi ở cái hộp loại này để «đầu láo.»

Tôi xin giới thiệu với quý vị gia đình của Lynh Lan. Lynh Lan là chị cả 19 tuổi, rồi đến Thanh Lan, 18 tuổi, rồi đến Thúy Lan 17 tuổi, rồi đến Thu Lan 16 tuổi, và sau rốt là Hùng 15 tuổi. Ông bà già các cô Lan này

đều là công chức loại mini.

Tôi đến nhà Lynh Lan vào buổi sớm vì biết rằng ông Bô và bà Bô của Lan đều đi làm, như thế «đầu láo» được tự nhiên và «loạn» hơn. Tôi nói là loạn hơn vì tất cả các cô Lan này đều rất Tây bầu, Vườn chuối, bàn cờ Tiêuula, Chuồng bò, Vườn bầu...

Nhà của Lynh Lan là căn nhà xây gạch ở phía dưới và cất thêm bằng gỗ ở phía trên, cái mái thi lợp bằng tôn Đài loan. Căn nhà rất xinh xắn, và linh động với màu sắc của những bông hoa giấy



học của Lynh Lan có trào hình của Audrey Hepburn vì nàng giống Audrey.

Thấy tôi nhìn lên bàn học của nàng, Lynh Lan chợt mỉm cười bí mật, cặp mắt Bambi của nàng loé lên một niềm vui bất ngờ đầy tinh nghịch. Nàng tới bàn học rồi kiêng chân lên kê sách rút ở sau mấy cuốn sách một bao Kool rồi mời tôi hút.

— Đạo này Lan cũng hút thuốc.

— Không, phải nói là Lan cả khóm Lan hút thuốc mới phải!

— Nghĩa là Lan cho cả Thu Lan hút nữa?

— Đúng đấy anh ạ. Tui em đều hút cả, đề khỏi đứa nào mách đứa nào, vì tất cả đều là Eva cả. Tất cả đều tội lỗi cả. Thanh Lan góp chuyện.

Tôi thầm nghĩ lối giải thích của cô bé thật hợp lý.

Tôi rút quẹt ra châm thuốc cho Thúy Lan và Thanh Lan. Tôi mời hai cô Lan còn lại, nhưng hai cô bé đều lắc đầu nói là chỉ hút vào những chiều, nhất là đêm mưa buồn mà thôi.

Bây giờ thì con chó Gina đã thức dậy, nó chạy đến bên Thu Lan, con bé ôm vào lòng, con chó thì chiếc lưỡi hồng nhô xíu liếm lên má Thu Lan. Thu Lan tắt yêu nó.

Lynh Lan mời tôi lên gác để thưởng thức cái nóng mà nàng gọi là «căn nhà đặt ngay trên đường xích đạo», Thu Lan thì gọi là «The house of the rising sun». Trên này là kính đố, là vương quốc của mấy cô Lan, thẳng Hùng không được bén mảng lên nếu không được cấp giấy phép. Bây giờ Lynh Lan đây nắp chiếc cầu thang lại. Chúng tôi ngồi đầu láo trên những chiếc thùng sưa có sơn mầu op art, có vẽ một vài bông hoa hippy. Chỗ bàn

— Trước hết Lynh Lan kè cho anh nghe về chuyện con quỷ Gina này đây. «Gina cô bé hư hỏng».

— Tại sao Lan lại gọi nó là «cô bé hư hỏng»?

— Ông giáo sư thứ ba vượt râu: chậm rãi nói:

ĐỊNH NGHĨA DANH TỪ

Một người Mỹ học tiếng Việt, đọc báo thấy hai chữ «chịu chơi» không rõ nghĩa, bèn hỏi một nhóm giáo sư tại hội Việt Mỹ, đang dự họp hàng tuần.

Người thứ nhất trả lời:

«Lúc anh về nhà và thấy vợ anh trong tay một anh khác, anh bắt tay hắn và nói «xin lỗi ông nhé» thế là «chịu chơi» đó.

Người thứ hai có vẻ đứng tuổi kinh nghiệm hơn phát biểu ý kiến :

«Không phải thế. Nếu anh về nhà và gặp vợ anh đang âu yếm một người khác, anh nói «Xin lỗi ông nhé, ông cứ tự nhiên cho» thì anh là «chịu chơi».

Ông giáo sư thứ ba vượt râu: chậm rãi nói:

«Theo tôi thì thế này mới đúng. Anh trả về nhà. Anh thấy vợ anh đang nằm với người khác. Anh chào nói: «Xin lỗi ông nhé. Ông cứ tự nhiên cho» Người kia vẫn tiếp tục ôm vợ anh, thì chính «hắn» mới là «chịu chơi».

thơ

phạm-ngữ-yên

vương-tân

TẠ OVN TÌNH YÊU

Tặng B.N
V.T

Anh xin tạ ơn tình yêu
Những cánh thiên thần
Cho anh bay bồng
Sóng là chết mãi đi
Mỗi ngày một quên lãng

Anh xin tạ ơn em
Cho anh được làm người
Bết thế nào là nhớ thương
Bết thế nào là đau khổ

Anh xin tạ ơn cuộc sống
Có hoa hồng sinh nhật
Có bánh ngọt tình yêu
Có nụ hôn bờ ngực

Anh cũng xin tạ ơn chiến tranh
Cho anh những đêm canh thức

Cho anh những đêm hỏa châu
Những đêm pháo kích
Đè thấy sự sống thật vô lượng
Tình yêu thật vô cùng

Anh sẽ làm những bài ngợi ca
Nói về những đợt nắng sớm mai
Nói về những búp non lộc mơi
Nói về những nước biển trong xanh
Nói về những người yêu nhau
Mỗi hồng quấn quít

Anh sẽ làm những bài ngợi ca với ngôn ngữ mới

Cho những tình nhân của cuộc đời
Biều lộ nhớ thương
Trong đêm vắng anh sẽ là tiếng dế kêu than
Và những giấc mộng đẹp
Của tình yêu sớm mai

Chiến tranh vẫn còn ngoài cửa ngõ
Đêm đêm B.52 vẫn ném bom
Và trong cơn suồng sã của dục tình
Chúng ta vẫn còn giật mình
Chưa biết ngày mai sẽ ra sao

Đời người như thế đó
Anh cố làm tên hè của sân khấu vắng
Nhận nhớ cười đùa
Nhưng nước mắt cứ tràn ra
Ngợi ca đời đi
Tình yêu đẹp lắm
Cho anh xin một nụ cười

Nụ cười có nước mắt tình yêu
Nụ cười bay bồng tuyệt vời

Vương-tân

BIỂN ĐÔNG TRỜI HỒNG

Anh yêu em quá đỗi
Yêu không biết chừng nào
Yêu không thè nói

Anh yêu ngón tay
Yêu từng ngón chân
Nhớ nhung mái tóc
Thèm hôn nét kẻ lông mày

Yêu dáng em đỗi
Yêu hơi em thở
Mắt em hiện hậu nhu mì
Môi trái đang mùa chín đỗi.

Yêu em quá rồi
Xuân biếc lòng anh chợt có

Em như biển đông
Như mặt trời hồng
Mặt trời rực rỡ
Biển đông thì thầm

Anh yêu em rồi
Yêu em quá đỗi
Như xanh lá cỏ vêu đỗi
Như suối yêu nguồn khẽ gọi

Anh khẽ gọi em
Vang trong đầu vắng
Gọi em là nắng
Hay là mây thu
Là tờ trời trắng
Hay áo sương mù

Mai hởi hoa mai nở đẹp
Mai hởi sao mai lồng lánh
Tay em vừa khép
Anh hôn một trái ngon lành.

Tóc mai trên má đỗi
Đầu cành sao mai nở
Buổi sáng nhìn lên trời
Tim hồng xao xuyến nhớ!

(TT 3/6/10/69)

học bài trên nầy, chợt thấy tụi con nít reo ầm lên rồi chúng hoan hô như coi đá banh. Tui em biết chắc là xảy ra chuyện gì rồi. Tui quái đó đâu trâu mặt ngựa lầm anh ạ. Khi em ghé mắt qua khe cửa nhìn xuống dưới bãi rác, thì thấy con Gina với bộ mặt thật ngây ngô, trông nó cũng có vẻ mắc cở chẳng khác gì tụi em.

Chắc anh đã hiểu tai họa gì đã xảy đến cho Gina rồi chứ gì?

Tôi gật đầu mỉm cười.

— Tụi em tức quá nhưng chẳng đứa nào dám ra, cứ vờ như không

có chuyện gì xảy ra. Rồi khi cái màn ướt át đó qua, con Gina chạy vội lên gác. Tui chúng em vừa muốn tắt cho nó mấy cái vừa thương hại nó. Thu Lan ức quá tráu nước mắt, rồi nó bế ngay con Gina xuống nhà tắm: hì hục tắm ngay với nước ấm và xà phòng Camay anh ạ!

Câu chuyện số 1 mà Lynh Lan vừa kể làm tôi nghĩ tới một đoạn văn rất dí dỏm của Doãn Quốc Sĩ trong Tình Yêu Thánh Hóa:

«Dân đô thị phải tỏa ra sống rộng rãi với thiên nhiên! Ở giữa thiên

mình cũng thấy chẳng có gì là góim cả, thiên nhiên bao dung hết, tha thứ hết, cẩn bã nhỏ nhẹn lảng xuống và tan biến đi trong cái khoáng đạt mênh mông của thiên nhiên».

Sau câu chuyện «Cô bé Gina hư hỏng» tôi đưa ra một đề nghị :

— Bây giờ như thế này mỗi người phải kè một chuyện về căn nhà ABC, nếu đều hay cả thì anh sẽ chịu một chầu nhạc Jo Marcel chiều thứ bảy này,

Thu Lan thêm :

— Phải thêm một chầu Givral nữa cơ.

— Được ! thế Thu có chuyện gì không ?

— Có chứ. «La piscine» Piscine này không có nam tài tử đâu... mà lại hay hơn cả Alain và Romy nữa cơ.

— Nghe hấp dẫn thật. Thế Thu kè đi.

Thu kè «La Piscine» của nàng bằng mắt và những ngón tay thon nhỏ.

— Anh biết không, phòng trên này của tụi em trua nồng kinh khủng.

Nhưng tụi em thà ở trên này còn hơn xuống dưới nhà để nghe tụi quái đó nó la hét và đánh bài. Anh có biết không, chính chị Thúy Lan chị ấy đạo diễn phim này đấy.

Thúy Lan từ nãy ngồi im lặng trong góc phòng đọc tiểu thuyết trinh thám bảy giờ mới lên tiếng.

— Con nhỏ đó xạo để lấy chầu Jo đấy anh à. Đừng tin nó.

Anh không tin em cứ kè và em cứ đi nghe Jo, em cứ ăn kem Givral. Em kè tiếp nhé. Như anh thấy đấy, cái mái tôn này được tụi em đặt tên là «Con mèo cái trên mái tôn nóng bỏng», nghĩa là nó nóng khủng khiếp anh à. Nhưng từ hồi chơi kiều La Piscine tụi em «chóng nóng» được một phần nào. Phim này cũng sexy lắm anh à. Xin lỗi anh nhé. Trưa

nào tụi em cũng đóng cửa sổ, rồi cả bốn đứa thay quần áo, mặc quần áo tắm rồi trải chiếc chiếu nylon xuống sàn. Tụi em nằm songsong. Đứa thì học bài, đứa thì đọc roman, đứa thì ngủ. Cứ chốc chốc tụi em lại lấy cái bình nước để phun quần áo phun hết lên người y như là vừa mới ở piscine lên ấy. Thật là thú vị. Người đang nóng mà được những bụi nước đó xịt lên thì thật tuyệt. Thế đấy, trưa nào tụi em cũng đóng phim này.

— Nghe phim của em giản dị nhưng sexy hơn phim của Alain đóng nhiều chỉ tiếc rằng không có ai là khán giả cả.

Lynch Lan mắng tôi :

— Ông này lại sắp bậy bạ rồi đấy !

Đề phá không khí, tôi hô ầm lên và kéo Thanh Lan vào cuộc :

— Bây giờ đến lượt Thanh Lan kè đi.

Mắt Thanh Lan chợt dịu hẳn xuống như một bóng lá cây. Lan mờ mộng nhìn lên trần nhà suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Môi nàng chuẩn bị cho ngôn ngữ, làm môi trên cong như một cặp cánh hải âu màu hồng :

— Em kè cho anh nghe một chuyện thật

thơ mộng đó là chuyện : «Bốn thiếu nữ của kinh thành Venise». Ngày xưa, ngày xưa, có bốn chị em tuyet đẹp và đẽ thương ở kinh thành Venise với những căn nhà bồng bềnh như những con thiên nga trên sông nước. Khi cả bốn chị em cùng đi trên một cái Gondola mũi cong, thì cả bốn cũng như những cái châm đẹp nhất trên sông. Những chiếc Gondola khác với những chàng trai thật bộ thường cui gặp người xuống, dạo lục huyền cầm, hát những đoạn tình ca đẹp nhất sang thuyền của bọn chị em rồi hồn gió sang thuyền... Rồi, rồi, thôi bỉ quá anh à. Em định nói là khi mưa to, ở khu nhà ABC thật khò anh à. Anh biết không... Khỏi hỏi lắm. Anh biết tại sao đạo này tụi em lại thích mặc mini không ?

— Chịu.

— Anh chịu là phải, là biết điều, là thông minh lắm, vì làm sao mà đoán nổi.

Cả khóm Lan mắng cười.

— Anh biết không, tụi Lan mặc như thế đề nhở hôm nào phải lội nước về nhà không có ướt jupe hay robe. Mặc áo dài ta dù là mini cũng đèn tội.

Anh cứ tưởng tượng ra cũng thấy nó khòi hài đến độ nào, tụi em nhiều khi xấu hổ đến phát khóc. Đầm giùm tay cầm dép, cầm giày lội nước như điên ! Hôm nào đang chơi ở nhà bạn mà thấy mưa là phải ú té mà về, hoặc khi có ai đến chơi mà trời mưa thì phải đuổi khéo để khỏi phải đi thăm Venise. Tụi em cứ chê Má và Ba là tại sao khéo chọn chỗ thơ mộng như vậy ! Nay néo ở cạnh nhà thì nó núi Phú sì. Khi mưa thì cản

nà thành căn nhà ở Venise. Tui em còn làm reo là chừng nào không dọn nhà ra chỗ khác, là cả bốn chị em sẽ «ở vây» vì cưới «quê» làm, anh cứ tưởng tượng cô đứa chủ rẽ lội nước nó tên như thế nào. Chị Lynch Lan đề nghị với má là nếu chị lấy chồng, ngày cưới phải chọn vào ngày có mưa lớn, rồi đóng Gondola để rước dâu cho nó thơ mộng.

Như thế đám cưới đó sẽ không kém gì đám cưới ở Venise anh à !

— Nghe được lắm.

— Bây giờ đến lượt Thúy Lan đi !

Thúy Lan kéo lọn tóc lên trên đe lộ chiếc gáy cho gió lùa mát cõi, rồi chợt nàng bò xuống, những lọn tóc đồ xuống như một cái thác mاء huyền. Thúy Lan chửm môi làm thơ :

Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc.

Tôi quay sang Lynch Lan nói :

— Từ nãy Lynch Lan nghỉ xả hơi lâu rồi đấy, bây giờ đến lượt Lan kè tiếp đi. Lynch Lan lấy giọng khòi hài :

— Bây giờ tôi xin kè hầu quý vị chuyện «Tắt đèn tim sao»

Thanh Lan kêu ầm lên : Chuyện nào của chị Lan nghe cũng gây căm cả.

— Anh biết không, ở cạnh nhà em có mấy ông quân y mới thuê. Lynch Lan nói nhỏ hồn lại, chắc để cho nhở có mấy anh chàng ở nhà khòi nghe thấy.

— Mà anh biết đấy, mấy ông quân y là hay tờ mờ, hay nghiên cứu về cơ thể lầm. Một đêm em thấy bên đó tắt đèn, rồi thấy có nhiều tiếng giày đi xuống cầu thang. Lúc đó em đang ngồi học, còn Thúy Lan đang mặc cái gì cả chạy tung mồi đứa một phía. Thế là đám kêu ầm lên : «Bà già B 40

mỗi tháng Hùng giữ công tác đó. Nó gọi công tác đó là Mission Impossible, và cứ mỗi lần nó tắt nước là tụi em phải góp cho nó mỗi đứa 10 đ. Tháng quái đó độ này giàu lắm vì gần như chiều nào cũng mưa ! Mùa nắng thì ông bố trưởng này rách lầm. À, gần hết mưa rồi anh nhỉ, thật may hết chòi nói... Ông nhà què người ta mới tắt nước chử, ai lại học trường tây, trường đầm giùm công dít lên lấy chậu tắt nước thì chịu sao nỗi. Tụi em vẫn bị mẹ mắng luôn về cái tội không chịu tắt nước đáy anh à. Thật là khòi vì nước vì nhà. Bà huyện Thanh Quan hồi xưa đám ở cái nhà kiều này làm anh nhỉ, vì thế bà i mới làm thơ :

— Cũng được lắm.

Thúy Lan chưa đến lượt nhưng nàng hăm hở lắm. Thúy nói :

— Đề em kè chuyện «Bà già B 40 cho anh nghe». Anh đừng kè cho ai, mẹ biết được mẹ mắng chết. B 40 là tên mới của mẹ em đấy. Ngay Ba cũng không biết đâu. Chuyện như thế này, một hôm tụi nhóc con tụ họp trước nhà em chơi bài cào, chửi thề om xòm bảo mãi không được tức mình. Mẹ em



mới lấy cho một thau nước rón rén ra gần cửa đồ đến ào một cái. Tụi nó hoảng hồn chẳng biết cái gì cả chạy tung mồi đứa một phía. Thế là đám kêu ầm lên : «Bà già B 40

một cái Rex cuối tuần mừng cuộc «hành quân ám thanh» chiến thắng vẻ vang đó.

Tôi chắc chị em Lan còn rất nhiều chuyện muốn kè cho tôi nghe, nhưng gần đến giờ về của Ba Me các nàng, tôi bèn xin kiểu và hẹn cuối tuần đến «xách» các nàng đi Jo. Trước khi về tôi hỏi câu cuối cùng :



— Thế nhà trong mơ của các cô như thế nào ? Thu Lan nhanh nhều đáp : Nó phải như một cái vò ốc giản dị, tĩnh lặng như một nử văn sĩ Hoa Kỳ đã diễn tả trong cuốn Tặng Phàm của trùng dương i anh à ! Một ngôi nhà gần biển, có gió, mặt trời, chim, hoa, lá, nước và sự tĩnh lặng. Nhưng dù căn nhà kiều nào cũng vậy, cần phải có những con người yêu nhau ở trong đó, vì không có tình thương, tình yêu, mỗi căn nhà chỉ là một nhà tù, hay nói theo nhà văn Doãn Quốc Sỹ trong truyện «căn nhà hoang» : Khi đuổi nhau ra khỏi tâm hồn, mỗi người chỉ là một căn nhà hoang ».

Tôi bắt tay bốn Lan, ra cửa còn ngoài lại một lần chót, mắt tôi lại gấp những chấm mầu hành phúc của dàn hoa giấy, của mấy cái jupe, của những mầu mồi ánh mắt của cả khóm Lan đó.





LẬP ĐÔNG

truyện trùng-dương

1

Cuộc tranh luận ngưng lại nửa chừng khi một người trong bọn chợt ngoảnh nhìn ra ngoài trời kêu lên :

— Trời sắp mưa ! May quá...

Không ai hiểu tại sao chữ «may quá» lại được thốt ra. Cũng chẳng ai buồn tim hiểu. Họ cùng im lặng và ngước nhìn trời. Từng cụm mây đen vẫn vũ, như một đoàn quân hung bạo lùa gió đậm tan những tia nắng quái buỗi chiều. Một vài người trong bọn đứng dậy cáo từ nói chạy đi có việc. Những người còn lại ngồi đợi cơn mưa tới, có lẽ vì họ cũng chẳng biết đi đâu, làm gì.

Những buổi chiều như nhau. Ngàn ấy khuôn mặt vây quanh một chiếc bàn nhắc lại những tin tức xảy ra trong ngày mà ai cũng đã đọc qua hay nghe thấy, biết được. Ngàn ấy vấn đề đưa ra không lối thoát. Thời tiết đòi hỏi phải phản náo câu chuyện bằng vào những hồi tưởng, những mơ ước về một đời chuyển đi xa vẫn hoài mong chưa thực hiện được (với ý nghĩ : miễn là ra khỏi thành phố này). Như buổi chiều hôm nay với cơn mưa gọi mùa đông trở về trong trí tưởng.

Thì làm một chyện đi xa ghê. Hôm nào phải tổ chức đi một tuần cả bọn chứ ?

Một tuần ít quá. Nửa tháng mới đủ.

Thì cứ đi, nửa chừng, người nào muốn về cứ việc lảng lặng về, người nào muốn ở lại thì ở lại.

Đi vài ngày thì cũng phải thu xếp công việc cả tuần trước...

Đi thì phải đi có đôi, chứ đi một mình hay mấy thằng với nhau, chán bỏ mẹ !

Mỗi kỳ lập đồng minh đều có một kỷ niệm không biết kỳ này có gì đây ?

Lập đồng ! Miền Nam làm quái gì ra có tiếc lập đồng mà đòi !

Thì cứ tạm cho là như vậy đi. Chết ai chưa ? Sao khó vậy.

Người ta thường ở một chỗ và nghỉ và thèm về một chỗ khác...

Lập đồng ! Nhớ những ngày lập đồng ở ngoài kia chi lạ...

oo

Nàng cảm thấy ngọt ngào. Ngotted bởi nhiều cái lúc. Bởi không khí đầy khói thuốc và tiếng người trong quán được vây phủ bằng những khung cửa kính. Bởi những điều đã được nhắc đi lặp lại nhiều lần. Bởi những khuôn mặt thân yêu mà quá quen thuộc. Bởi một thứ tình yêu cảm nín đến mờ hồ. Bởi cuộc sống nặng nề đòi hỏi, ngòm ngợp đòi hỏi, huyền bí đòi hỏi. Bởi những linh hồn uất nghẹn hòn tủi theo gió vật mình vào cây cối bên ngoài khung cửa kính nhìn bợn người sống như những hình nhân đã chết song đầy đủ yên ấm bên trong, dù cùng chung những uất nghẹn hòn tủi mang mang. Bởi sự tù hẹp nơi đây. Bởi những chân trời, những bờ biển bến ngoài những đường biên giới.

Bởi những chốn đã biết. Bởi những nơi đã cảm thấy mà chưa được đặt chân, chưa được khám phá

và sự giới hạn của kiếp người và sự không cùng của cuộc sống.

Nàng vừa cảm thấy trống rỗng, vừa cảm thấy ú

Nàng rời bàn đứng dậy như người sống trong mộng du, như kẻ vừa nhấp ly rượu mạnh ; dù sự tỉnh táo đến trong suốt.

Trời sắp mưa, đi đâu bây giờ ?

Nàng cười lắc đầu, cáo từ, không giải thích.

Gió thổi tung mái tóc quện vào mặt, vào cổ nàng. Gió thổi tung những tà áo quện vào người vào ống quần nàng. Nàng không tỏ ra một cỗ gắng chống trả dữ gìn mà duông dài thả lỏng thân thể tâm hồn trong không gian. Nàng thầm nghĩ nếu mình cứ tiếp tục như thế này liệu mình có sẽ được bay bổng như mây, hay ít ra được như cánh lá khô bay lả tả và bị cuốn hút trong hơi gió ? Đường như mình đã cười mà không thấy phải cố gắng vận dụng đến những bắp thịt ở trên mặt.

Đường như mình đã bước mà không phải cố gắng vận dụng đến lớp thần kinh trên óc sai khiến cho bắp thịt dưới chân làm việc.

Một chiếc lá khô lìa cành...

Người mẹ mở cửa thấy nàng, kêu lên :

— Đi đâu mà uất nhèp thế này ? Sao không trú ở đây đợi ngót mưa rồi hãy về ? Lại cảm cho mà xem.

Nàng lấy khăn tắm rồi vào phòng tắm, sau khi ném một nụ cười cho mẹ an lòng.

Tôi muôn bé lại năm, mười tuổi, hay hơn thế nữa, dù tôi vẫn không ngót yêu hiện tại đau thương, với những bạn bè, người yêu, bế tắc, mâu thuẫn, say mê, tinh tảo, khát vọng, sự tú túng, ngọt ngào và ý nghĩ về những bờ bến lạ. Đề sự săn sóc của mẹ trọn vẹn. Đề tôi không cảm thấy sự săn sóc hiện tại của mẹ là vô ích, bởi cái đối tượng săn sóc là tôi chẳng đang gì, chẳng đáng gì với những điều rõ, vô lý, mâu thuẫn, mờ hồ. Như cánh lá khô mà tôi đã giả đóng vai trong cơn mưa buỗi chiều vừa qua.

Con đã dám mình trong mưa và nghe tiếng cười rộn ràng như muôn pha vỡ thân thể mình, mẹ à. Phải thấy rằng mình muốn vỡ tung đến nơi, mới thấy được sức chịu đựng đồng nhất của những chất da cấu tạo nên thân thể mình — ôi cái thân thể tội nghiệp mà lì lợm của tôi ơi, ôi mẹ ơi, người đã ban cho con một thân thể, người đã cho thức ăn cho cái thân thể đó phát triển này nở đến cái mức tối đa của nó. Con đã quên cái ơn đó trong bao lâu rồi hả ?

Mãi đến buổi chiều hôm nay, đứng giữa trời mưa, con chợt nhận ra điều đó. Do đâu, con đã tự hỏi ?

Đường như con đã nhìn thấy một cánh lá khô rời cánh, đảo lộn nhiều vòng trong gió bị mưa quất ráp nhiều phen, và cuối cùng thì cánh lá đặt mình nằm yên dưới gốc cây, kẹt trong một đám rễ khiến những giòng nước không cuốn trôi nó đi được nữa,

và gió cũng không có cách nào nharc bồng nó lên được nữa. Con bắt gặp mình suy nghĩ. Rẽ cây đã đem nhựa sống cho lá, lá phát triển đến khi khô héo rụng xuống cội. Và con thấy rằng phải trở về, phải trở về. Đường như con đã nhớ một lần mẹ đã nói với con với một giọng hết sức bình thản, đầy vẻ chờ đợi : Mẹ sống giỏi lắm là năm bảy năm nữa mà thôi... Con mơ hồ, lúc đó, thấy một cái gì cưa mình thức giấc trong con. Cho đến khi dám mình trong cơn mưa chiều nay, con hiểu cái đó là cái gì rồi. Đó là sự chết chờ đợi ở ngưỡng cửa cuộc đời mà lâu nay tuổi trẻ đã làm con quên đi mất, mà những băn khoăn tìm kiếm đã làm con sao lâng đi mất ; cũng như những lúc con đã tự hủy hoại thân thể mình bằng yêu đương, suy nghĩ, nổi loạn, bằng thuốc lá, rượu, cà-phê, thức đêm, bằng những dục-tính trời biền để rồi đổi mặt với thực tế ngao-mạn, bằng sự hờ hững đối với thân xác đã nhiều lần được mẹ chăm lo, bú móm, chải chốt, vuốt ve.

oo

Người mẹ ngạc nhiên thấy người con gái, trong bộ đồ ngủ, đến ngồi bên chân mình, dựa tóc vào đầu gối mình, tựa như ngày nô còn bé tí teo, và cất tiếng hỏi mình những câu mà ngày xưa mình vẫn thường hỏi nó.

Mẹ cần gì, mẹ ? Mẹ muốn gì, mẹ ? Mẹ có ao ước gì không mẹ ?

Không, mẹ chẳng cần gì nữa. Không, mẹ chẳng muốn gì nữa. Và mẹ chẳng còn ao ước gì nữa. Chỉ có con bệnh tè thấp làm mẹ khổ sở. Chẳng người già nào tránh khỏi. Mẹ chấp nhận như thế. À... mà mẹ có một điều ao ước cuối cùng là chiến tranh đừng giết các con trai của mẹ, để khi mẹ chết, mẹ được đồng đú các con đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng...

Chỉ có vậy thôi sao. mẹ ?

(XEM TIẾP TRANG 57)

Mẫu giáo Bách Thảo

(178 Chi Lăng Phú Nhuận)

- Điều khiển do bà Trần văn Kha (n. d. Lê thị Mão)
- Tốt nghiệp Đại học Genève về khoa Mẫu giáo.
- Đã phụ trách lớp Mẫu giáo kiều mẫu trường Sư phạm được 10 năm.
- Chương trình Pháp hoặc Việt.
- Dạy theo phương pháp tiến bộ, Montessori và Decroly. Có đầy đủ học cụ. Có bán trú.



Nhã thức giấc giữa không khí tĩnh mịch, nằm co ro trong chăn, nhìn ánh sáng lờ mờ ngọn đèn ngủ, đoán chừng trời bên ngoài chưa sáng tỏ, những giọt sương mai còn nguyên vẹn trên cành, bụi đường chưa xôn xao bốc lên theo sự hoạt động của ngày. Nhã trở mình úp mặt xuống gối. Nàng muôn đắm mình trong cơn tịch mịch, lặng lẽ trên một thứ nhung lụa lười biếng của trí tưởng, muôn các tế bào lắng xuống trong những giao động nhỏ nhoi, mất hẳn kích thích của lửa hay bão. Những phút đầu ngày của Nhã thường vẫn thế. Và mỗi buổi sáng sớm, nàng như được tắm mát bởi giờ phút nhẹ nhàng đó: những kỷ niệm êm ái trôi về, những ước mơ nhẹ nhàng lướt đến, thực tế chung quanh như lui bước ra xa, xa hơn; mọi tiếng động như có một cõi khác đè gây hấn. Buổi sớm mai. Tất cả sự vật lõa lõi nhưng là một lõa lõi riêng rẽ huyền bí.

Người con gái thường có giấc mơ thật đẹp lúc trời gần về sáng. Con mơ giữa lịm đìm ngủ. Con mơ chung chạ giữa thực và ảo.

Nó như nhuộm một phần hơi hám của dục tình, nhưng thực sự nó không bao giờ có dục vọng và da thịt trần tục. Người con gái sẽ cuộn mình với chiếc gối ôm, nồi khe khẽ với mình, lúc về sáng, cười duyên dáng với mình, hôn lên tay mình, mân mê lấy da thịt mình; lúc về sáng, người con gái tự ru mình bằng trí tưởng phong phú của mỗi người: sẽ có người tình dù ta đi chơi, sẽ có rừng xanh cho ta nghe gió, sẽ có biển cho ta nằm soái, mình hít thở khí trời, sẽ có tất cả, lúc về sáng, con bùi ngùi và niềm hân hoan tràn ngập.

truyện dài của cung-tích-biển

KẾ TÓI SAU

Nằm trong đêm về sáng là không nằm trong thực tế, đã vứt bỏ thực tế ngoài kia, ở đây được ru bởi quá khứ hay bởi vẽ vời chỗ ngày hôm sau. Nhã như ngày qua của mình trở về những sớm mai lần lượt sẽ tới trong đời. Những sớm mai nào nữa đây, khi thức giấc người chồng tóc đã bạc phơ, con cái đã đàn lũ, chúng nó có những nhu cầu riêng tư đời sống chúng nó; và Nhã, chỉ là một bà mẹ già nua: Tuổi thơ đã tròn tròn cách biệt, bao năm qua vô tình luống sâu vào sinh kế, những khó khăn đời sống đã làm trán nhăn nheo, tóc ngả màu, ký niệm dày đặc, âu lo vây kín, nay ra như cái hoa hướng dương giữa một buổi chiều, cúi xuống từ tạ một ngày, giữa không gian tím ngắt. Thời gian là cái giây vô hình nối kết đời gái với tuổi già: có phải ta đã bỏ ta đi, có phải ta đã hóa thân để những đứa con khôn lớn, có phải như thế không? đêm đêm nằm nghe từng cơn hao hụt tri tưởng, nghe máu chảy xôn xao, rồi lạnh nguội dần, máu yếu từng cơn và sẽ dừng lại như giọt mưa cuối mùn cành lá chết.

Nhã thu mình. Vọng tưởng về quá khứ chính là hình dung ra một ta tóc bạc da mồi buổi già nua. Ngẫm nghĩ đến hạnh phúc chính là ta quắn quại với đón đau không đâu nhưng có thực. Đi giữa đường phố cây cối hai hàng đồ bóng chính là ngày lạc loài thê thảm giữa bãi vàng tịch liêu. Sóng ở đây những ngày sắp đến tuồng như những ngày còn lại. But lấy niềm vui chính là kết nối vào đời mình những tiễn tan khôn lường: nghĩ mà thương cho mình, một

sống với phản trắc, những phản trắc có ngay trong tất cả những bản chất.

Thôi dậy đi con sáng rồi. Nhã ơi, dậy đi con. Nhã nghe tiếng mẹ nàng gọi ngoài cửa phòng. Nhã còn nghe cả tiếng xe cộ vọng lại từ xa, Sóng lâu trong thành phố người ta quen với từng tiếng động của từng loại xe, nhưng lúc này nàng không còn phân biệt sự khác nhau giữa chúng nó, tiếng động. Tất cả âm thanh kia chỉ là những tiếng nhạc: thứ nhạc thời vào đời sống nàng hơi ấm áp xa lơi. Nhã cho tay tắt đèn rồi quay mình trở lại, lịm đìm hai mắt trong một giấc ngủ thêm.

Tiếng mẹ nàng đi xa theo hành lang, hình như ta gọi người tài xế lo xe cho bà đi công chuyện đó. Có tiếng máy hát từ phòng bên, đầm ấm với giọng âm thanh nội, một bản nhạc tiền chiến. Chắc đã thức dậy. Ông ta thích nhạc tiền chiến làm. Ông thường nói ngày xưa ông có quen biết với một số người làm văn nghệ nổi tiếng nay họ trở thành những cán bộ Hà Nội. Ông nhắc lại nhiều kỷ niệm cùng những văn nghệ sĩ hồi cùng học tại trường Quốc học Huế. Nay theo giọng lịch sử nước đã cách chia hai hàng.

Mỗi lần ngồi nghe những bản nhạc xưa ông bố chàng thường châm một bình trà, hít từng hơi thuốc, đôi mắt đưa lơ đãng ra ngoài trời rộng. Có lần ông than van: thơ nhạc họ còn đây nhưng đời sống của họ đã thực sự chết. Có lần ông nói với Nhã:

Những người làm văn học nghệ thuật là những kẻ được sống muôn đời. Họ hơn chúng ta chỗ đó. Như Ba đây, dù Ba có làm đến chức vụ gì đi nữa, sau khi trở về với đất cát không ai còn nhắc đến Ba nữa. Nếu có đấy chỉ là một bát đĩa. Riêng những nghệ sĩ, họ sống mãi mãi với những đứa con tinh thần của họ. Người đời sau hâm mộ khi nhắc đến tên họ, hâm mộ khi đi ngang qua một nơi mà trước kia người nghệ sĩ đã đi qua. Chúng ta muốn nghe trong không gian, cái đời sống của chàng nghệ sĩ đã đậm ướt, sót lại trong đó.

Những lúc đối thoại như thế Nhã thương Ba nàng vô cùng. Nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, vùng trán rộng trên một khuôn mặt tươi tắn sung túc của Ba, Nàng hỏi.

«Sao ngày trước Ba không trở thành một nghệ sĩ. Có thể Ba viết văn làm thơ hay lắm.»

Không phải thế đâu con. Không phải bất cứ ai lớn lên có chút ít thiên phú trong người là trở thành nhà văn nhà thơ. Không phải thế đâu. Hình như người làm văn nghệ có cái thất vọng riêng tư, cay đắng với chính mình, người nghệ sĩ là một hoàn toàn tan vỡ, bệnh hoạn trầm trọng, trừ đứa con tinh thần anh ta để lại là không tan vỡ, không bệnh hoạn mà thôi.

Thêm vào đó mỗi người hình như có một cái duyên với đời: xuất hiện đúng môi trường, đúng lúc khai hoa nở nhẹ. Ngoài ra biết bao người đã từng nguyện dang hiến đời mình cho nghệ thuật nhưng rốt cuộc không được gì.»

«Theo con, người có tài thì không thể mai một. Lịch sử không thể quên anh ta.»

Đành vậy, nhưng con cũng phải hiểu rằng lịch sử không là một ghi chép toàn diện những gì đã xảy ra. Thêm vào đó một con người có may mắn với đời sống vật chất là một người không thể trở thành một nghệ sĩ chân chính. Tài năng anh ta sẽ bị hao mòn tức khắc khi anh ta no đủ. Trí tuệ anh ta sẽ trôi biến khi anh ta mải vùi mình trong những thứ hạnh phúc do tiền tài hay từ mọi phía dục vọng đưa tới. Như Ba chẳng hạn. Già ngày trước Ba không vào trường hành chánh, Ba không là một công chức ưu tú, không có nhiều bổng lộc, Ba chỉ sống lang thang như bác mày trong đồn điền biết đâu bây giờ...»

Nhã yên lặng. Nàng không nói gì thêm, sợ khơi dậy một vết thương. Cho hay, ở đời, ai cũng mong muốn trở thành một nghệ sĩ, Ba của Nhã đã mang một vết thương trầm trọng từ bao nhiêu năm nay, ông bị đóng khung trong già đình, bị hạnh phúc lôi kéo, bị địa vị đè lèn chính mình; sống với thực tại như thế mà hồn theo đuổi một giấc mơ xưa. Họa chặng một kiếp khác: ông ta hứa với nàng thơ như hứa với một người tình yêu dấu chặng được cưới nhau trên cõi đời này,

Nhưng theo Nhã, giấc mơ của Ba quả là một giấc mơ dễ thương nhưng quá quắc. Mọi người chúng ta đều ngày ngày đi trên đường cây hai hàng của nắng soi rọi, đêm đêm ngủ trong bóng tối với mộng mị hồn bay quanh, chúng ta thường sống với núi cao mây khói, với nước chảy theo sông, tóm lại chúng ta đều như những nghệ sĩ, nghĩa là chúng ta lọt lòng trên trái đất, cõi trái đất mà đi, bởi theo thời gian mà ngất ngưởng với khoái cảm từng giấc giờ, nhưng chúng ta mãi mãi không bao giờ như họ: chẳng bao giờ chúng ta là chàng thi sĩ hay anh văn sĩ.

Bởi tuy họ cùng chúng ta vui sướng hay đau lòng dưới bóng nhật nguyệt, nhưng sự thụ hưởng về thiên nhiên họ khác chúng ta: một vùng trăng chiếu trong lòng chúng ta chỉ là một vùng trăng của vũ trụ, nó có đó và phô bày những gì tầm thường nồng cạn. Nhưng vùng trăng chiếu đến trước mặt gã thi sĩ thì nó trắc ẩn, nó phiêu du tramped nghìn phía khôn lường, vùng trăng nhuộm thâm bởi nỗi xao xuyến của hồn ta, trăng có tiếng hát, có lời nỉ non, theo hồn ta, trăng có bước đi, có điệu cười ngày ngất, có nỗi sầu thảm hay vui mừng sâu xa, theo hồn ta, trăng còn được gọi bởi một tâm hồn kỳ bí, lọc qua một tâm thức siêu việt, thoát ra từ một thứ tri tưởng quá sâu thẳm, đến với một thời khắc không gian hư ảo, trăng chạy vào trong trái tim của hồn, qua máu của hồn, rồi trăng bốc lên theo những gì mà gã thi sĩ khắc nhô ra.

Mùa thu đến với chúng ta chỉ là một mùa heo may lá vàng, chúng ta có buồn với từng giải mây trăng, từng chút sương rác hạt bồn chồn, họa hoản chúng ta có ngửa mặt than vãn vì dĩ vắng trong phút

giày nào đó chạy về ; tự trung, tất cả chúng ta đều có những phản ứng cảm thường trước thời tiết. Nhưng mà, à, một gã nghệ sĩ, han ta thấy mùa thu có ánh kỳ dị, thu mặc thứ áo vàng của lá, thu cười với giọng sòng trắng bạch giò nua, thu là gã mục đồng thời sáo với tảng mây trắng là đà hay thâm thấp dưới chân trời tím ngắt ; gã thi sĩ thì không ăn uống được, vì gã có hơi thu để nhấm nháp qua ngày, gã không ngủ được vì đã có tiếng thu chảy về hằng đêm theo kẽ lá đầu nguồn, gã không làm gì được hết vì thu vò tận đã đoạt mất linh hồn gã ; và chàng thi sĩ thay vì sống với người chung quanh đây gã say sưa với những gì thật mờ ảo ; thay vì ngày bước đi trên lối đá bụi vàng gã đi đâu trong mây mù khói túi, thay vì đêm ngủ với cái trần gian chật chội này, gã đã để hồn theo những vì sao, thứ vũ trụ đại hổ ngoài kia đang che khuất bởi mùa thu bất nhân thất đức, và gã buồn. Cái buồn cao quý thế nhân không thể có. Và gã hát, tiếng hát tuyệt vời mà chính trong đời gã không thể diễn đạt đến lần thứ hai ; nó như thể Phật hay Chúa, chỉ có thể đạt đến gốc bồ đề một lần, chỉ có thể bị đóng đinh một lần. Rồi thôi. Nghin thu là mãi mãi,

Đến những anh làm văn, những anh họa sĩ vẽ vời, hay những anh nhạc sĩ tra tấu những khúc nhạc làm đau lòng cả đến chiếc lá vò tri kia cũng thế. Họ là những người tìm được cho đời mình một thứ tôn giáo, một thứ tín ngưỡng riêng lẻ : họ có tín đồ là đã cuộn, là sương đèn, là con chim vò danh bạt ngàn, chót một đèn mì quái nào đó bay ngắt ngưỡng về gọi trên đầu họ một tiếng bất thường, là thiếu nữ trinh nguyên, thí thiếu nữ chưa chìm đắm vào khoái lạc trần tục đầm đầm dục tình, là cái chớp nón xanh ngắt một sớm nào đó có ánh sáng le lói chiếu. Tất cả đến với họ, được ca hát say sưa dưới một cung cách kỳ diệu của ngôn ngữ không hề giải nghĩa được.

Họ là thế đấy. Còn chúng ta, chúng ta chỉ là những người, thí người quá tầm thường, bị vây quanh bởi những lo nghĩ thấp kém. Vừng tràng đã chết trong lòng anh thương gia vì anh mải bận rộn tính toán cho vụ buôn bán sáng hôm sau. Mùa thu đã chết ngã trong hồn anh công chức vì anh thấy mùa thu mùa đông là thứ mùa bê bối cù lần, đi làm việc anh phải mang áo lạnh, sau ngày đi làm việc về anh ta phải bận lau chùi chiếc xe hơi hay chiếc xe gắn máy của anh ta, à còn những thứ âm thanh trác tuyệt của vũ trụ như tiếng lá tiếng gió, tiếng chim, tiếng giòng nước len lỏi thi làm gì lọt vào tai của những anh chàng mà đầu óc chật ních những loan tính vụn vặt cá nhân anh ta. Tất cả những gì đẹp nhất của vũ trụ đều là vô nghĩa đối với những tâm hồn khô cằn. Tất cả những gì mờ ảo cần đến sự mặc khải hay linh cảm tuyệt vời đều không đáng chú ý với loại người trong thành phố chạy vạy chúng ta.

Nhiều lần Nhã ngồi thăm lặng nghe Ba nàng nói,

những tự sự đời mình. Nhã góp ý, cố tránh né may ra Ba nàng bớt đau lòng. Nhưng chính trong giây phút này Nhã lại đau lòng.

Trong gia đình Nhã có một sự gì không rõ. Dưới đời sống phong nhã, dưới bề mặt đầm sung túc này dường như có một cơn bão nào đó sắp đến. Một cái gì tan vỡ sắp tràn đến. Cái biệt thự này, ngôi vườn này, chiếc xe hơi lồng lẫy này, một ngày nào đó sẽ được dư luận định nghĩa chủ nhân nó.

Nhã thấy Ba hay bồn chồn vẫn vơ. Đây chẳng phải là không nguyên do. Ông nhớ những bê bối xưa, nhớ những kỷ niệm đã qua trong đời mình, phải chăng là một cách làm khuây khỏa những lo âu hiện tại. Ông tự ru ngủ mình bằng quá khứ để rời mặc kệ, cái thực tế này nó ra sao thì ra.

Từ sáng đến giờ Nhã trở dậy ngồi trước cái bàn phấn nghỉ quanh đi quẩn lại ba chuyện vu vơ : các anh chàng nghệ sĩ thì có gì mà lý luận. Thế mà mỗi khi chìm đắm trong một suy tưởng nào thì khó mà Nhã thoát ly tức khắc với nó.

Bây giờ thi tiếng máy hát phòng bên đã tắt. Ba đã đi làm việc. Ông vẫn thường dùng chiếc áo màu trắng đơn giản và chiếc cà vạt nhạt màu, ngồi trong chiếc công xa màu xanh, ông hay hít ống « pip » và ngồi noi bằng trước với người tài xế chờ không ngồi bằng sau, cái loại chủ nhân của ông.

Nhã đưa mắt qua cửa sổ, chiếc công hai cánh đã đóng lại, chắc chắn lại đến sòng túc rồi. Má với Ba hai trạng thái khác nhau. Ba trầm ngâm, đơn giản. Má thì nói nhiều, ăn vận lâm áo quần, trau dồi chải chuốt, trong tủ áo có đến năm chục chiếc áo dài, hộp son phấn nào cũng đánh đến nửa chừng thi bo, đòn guốc, đòn hài nào cũng dùng chừng hai tuần rồi xếp vào xó. Bà tra tân trang con người của bà lâm. Bố thường hoài niệm về quá khứ. Còn má thì không bao giờ để ý đến ngày hôm qua, mặc dù ngày hôm qua bà có thể thua cả trăm nghìn bạc vào sòng túc. Bà nghĩ đến tương lai của bà nhiều hơn : đó là cái tương lai làm sao các phần hồn không phải lỗ lỗ, mấy cái áp phe được « qua ải » ngon lành, đó là làm sao con Nhã phải lấy cái anh kỹ sư Mão già nua cù lần phế thai.

Má thường lý luận với Nhã :

« Con ạ, mà phải nghe lời ta, lấy chồng nên lấy những người đã đứng tuổi, có nghề nghiệp, có kinh nghiệm về đời sống. Con không nên lấy những thằng chồng quá son trẻ. Những thằng đó mai sau sẽ bỏ con và đi lấy vợ khác. Bởi vì trời sinh người đàn bà già nua trước chồng. Đàn ông bốn mươi tuổi còn lấm lét chử đàn bà cõi trên ba mươi coi mới đi đóng. Mày nghe lời ta, kỹ sư Mão sau này có địa vị lắm ».

Những lúc nghe Má nói, Nhã quay đi ngả khác, nhìn xuống dưới đường nơi các cây cổ thụ mà hằng RMK làm cho nó chết đi, nó khô cằn, nó tro một cái gốc tội tình, Nhã muốn chào cái gốc cây khô trên lề đường ;

« Chào anh Mão, anh kỹ sư thân yêu của em ? »
Má thường hay lý luận hoài hoài vào cái đầu óc chan ngay vô tri của Nhã, thứ đầu óc đã bị thằng Tốn cướp mất mang vào quân trường. Má nói :

« Một người tư cách như ông kỹ sư Mão sau này có thể làm đến chức bộ trưởng, giám đốc. Nó yêu mày lắm. Nó van xin mà được nói chuyện với mày, sao mày kỳ dị như vậy. Mày biết không, Ba mày, buồn lắm đó. »

Nhã nghĩ thầm :

« Má ơi, con không phải là một đứa con mèo day, nhưng tại sao con cứ nghĩ rằng : ông Mão ông già quá rồi, ông có thể lớn hơn mà một vài tuổi mà, ông có thể là tinh nhân của Má kia mà. »

Nhưng mà Ba của Nhã có buồn cho Nhã chuyện gì đâu. Hình như chưa bao giờ ông chú ý đến việc Nhã phải chọn một người chồng. Ông có một quan niệm rộng rãi về tình ái và hôn nhân, Đó, giữa Ba với Má thật là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Thế tại sao hai người có thể sống với nhau từ thuở nào đến giờ, Cho ra đời anh Thụy, rồi Nhã rời bốn đứa em về sau.

Bây giờ Ba với Má đều đi làm, đi chơi cả rồi. Hai cái trạng thái đó đã di chuyển ra khỏi nhà. Chỉ còn mỗi mình Nhã và mấy đứa nhỏ trong ngôi biệt thự. Nhã nhìn đồng hồ : mười giờ mười lăm sáng. Nhã nghĩ : giờ này anh Tốn đang ở ngoài bãi, anh nói thứ hai anh đi bãi, trưa ăn bánh mì với nước ngọt, nằm dưới bóng cây cối, gói trên cái nón sét, ngủ tạm một giấc hanh hanh. Nội cái việc ăn bánh mỳ với nước ngọt thay bữa cơm trưa đã là chuyện tức cười. Anh Tốn nói có cà ri chử, nhưng nói ca ri do nhà bếp nấu, khi mang ra tới bãi tập chỉ còn có mỗi một thứ nước loãng với mấy cái xương gà. Mỗi đứa được một chút nước thức ăn long lanh trong gà mèn.

Vị tu sĩ đang giảng về 10 Điều Răn. Khi ông nói đến điều thứ tư « Chớ có cướp của người » ông thấy người đàn ông ngồi gần tòa giảng, nét mặt có vẻ lo lắng.

Đến khi ông nói tới điều thứ bảy « Chớ có ngoại tình », ông thấy người này chợt mỉm cười và có vẻ thoải mái.

Sau lễ, ông đến gần người nọ và hỏi hắn sao có cử chỉ lè lùng vậy.

Người đàn ông ngượng ngùng trả lời rằng : « Khi Cha nói về điều răn thứ tư « Chớ cướp của người », con chợt nhớ ra rằng con đánh mất chiếc áo mưa. Nhưng lúc Cha giảng rằng « Chớ có ngoại tình » thì con nhớ ngay ra con đã quên cái áo mưa ở đâu !

Ông bố anh Tốn đã nhiều lần lo chạy cho anh cái giấy hoãn dịch nhưng anh không muộn. Ông có thể lo gần một triệu bạc để anh được du học, để may ra bùa sau còn nhập vào quốc tịch Mỹ, nhưng Tốn cũng không chịu. Tốn chịu vào Quân trường. Nhưng Tốn xác định với bè bạn :

« Tao nói cho bọn mày biết, không phải tao ham thích bộ áo lính đâu nhé. Tao đi lính là đi thế thôi. Cho qua ngày. »

Có lần ông bố Tốn tìm cho Tốn một cái thẻ cảnh sát. Ông bảo Tốn, cứ làm cảnh sát trên giấy tờ cũng được, cảnh sát xấu hổ chi, miễn sao mày đừng có ra mặt trận, kẻ cha tại nó, mình tránh trước được chừng nào hay chừng ấy. Bằng mọi cách mày làm sao sống sót qua cuộc chiến tranh này là được, hèn cưng được, mày nghe lời tao.

Nhưng Tốn không bao giờ nghe lời bố anh cả. Bố anh đã đánh mất niềm tin nơi Tốn : cha của ta chỉ là một điều nhục mạ. Nhiều khi bè bạn khuyên Tốn nên nghe lời bố. Ông ta vẫn có cái lý của ông ta : « hèn cưng được, mày phải ráo mà sống cho qua cơn chính chiến kỳ quái này ». Đó, bản chất của con người là một thứ chồng chênh giữa bóng tối và sự chết. Và bản năng duy nhất vẫn là làm sao để sống sót. Tàng hình đê chui qua mọi khe hở, nếu tàng hình được. Biến tính đê sống với mọi môi trường, nếu biến tính được.

Bè bạn đã khuyên bảo Tốn như thế, nhưng Tốn đã mang một cái mắc cảm nặng nề với Bố. Bu quanh mắc cảm đó hình như có một nỗi căm thù hay một sự ghen tức nào đó nơi những kẻ cùng phái với nhau : Tốn nhớ một đêm kia, khi Tốn mới có mười bốn tuổi, Ba của Tốn đã cưới hé sặc sụa, và lột áo một người con gái trước mặt anh. Cái thân hình lõa lò đáng thương kia dán vào mặt trẻ thơ. Hai cái vú nồng thâm kia như cái mặt trời cùng lúc mọc lên trên một căn biển sầu túi. Tốn nhìn bố đang đùa giỡn và giao hoan với một cái thân tượng nữ yêu kiều.

Không phải Tốn ghen túc, bấy giờ, Tốn thương cho người con gái kia tại sao lại có sự dính liu lùi nhẫn với một người đàn ông như thế, bấy giờ, Tốn không nghĩ gì khác hơn là cui mặt xuống, đi hai bàn chân nhỏ nhói vào cái sàn nhà cứng nhắc. Cỏ tiếng bố anh quát : « đi ra ngoài chơi, thắng nhỏ, đừng có tò mò, lớn mày sẽ biết. »

(CÒN NỮA)

TƯU QUÁN HƯƠNG GIANG

10. TRƯỞNG QUỐC DUNG—Phú Nhuận (gần đường Cách Mạng, kế Tân Lâm Điều)
ĐẦY ĐỦ CÁC MÓN NHẬU :

- Thịt rừng — heo, bò, nai, tôm, cua, lươn, ếch, cá lóc
- Đầu bắp lão thành đầm nhận
- Nhận đặt tiệc

BƯỚC ĐẦU CHO CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI NHÂN BẢN



mỗi gia đình vietnam một mái nhà

nguyễn hứa đồng

1.

Những lý thuyết chính trị, những hứa hẹn tôn giáo nói đến nhiều chuyện nên làm. Nhưng cái chuyện đơn giản nhất, dễ dàng nhất lại chưa được làm: bảo đảm cho mỗi gia đình một chỗ ở xứng đáng với phẩm giá con người, và thích hợp với nhu cầu trú ngụ của những người trong gia đình.

Xã hội, quốc gia càng càng ngày càng đòi hỏi mỗi cá nhân đóng góp nhiều hơn, chịu nhiều trách nhiệm hơn, và do đó cộng đồng đương nhiên cũng có nhiều bồn phận hơn đối với cá nhân. Một trong những bồn phận đương nhiên lớn nhất, và thứ nhất của cộng đồng đối với các cá nhân là bảo đảm một mái nhà cho mỗi gia đình. Quyền mỗi gia đình có một mái nhà phải được coi như quyền tối thượng, đương nhiên, cũng như quyền được sống, được thở, được nói.

Vạn vật có chỗ trú ngụ tự nhiên. Lời thánh kinh còn nói rằng con chồn còn có hang ồ, chẳng lẽ «con người» không có chỗ trú thân sao? Nhưng hiện nay trong xã hội VN, nhiều người, nhiều gia đình không có chỗ trú thân xứng đáng. Buổi tối, hãy đi một vòng phố. Tình sương hãy đi một vòng phố, chúng ta sẽ thấy mái hiên phố nào cũng có vài người, vài gia đình ăn ở đó,

ngủ ở đó, làm tịnh ở đó, sống váchết cũng có thể ở đó. Hãy vào tận từng nhà trong các ngõ hẻm, chúng ta sẽ thấy tình trạng cư trú của những gia đình đang có một mái nhà để chui rúc: rất ít gia đình làm sở hữu chủ thực thụ cả đất và nhà. Phần lớn nếu được nhà thì phải chịu thuê đất. Một số nhà cũng thuê, mà đất cũng thuê.

Một số khác sống tam bợ ngày náo hay ngày đeo, vẫn đóng tiền thuê nhà cat cỗ, nhưng chẳng được một giấy tờ gì chứng minh quyền cư trú của họ đối với người có nhà và có đất.

Thực ra số lớn dân thành phố không đến nỗi phải sống ngoài trời, chịu nắng chịu mưa. Số lớn dân thành phố đều có nhà ở. Nhưng xét đến tình trạng cư trú, quyền cư trú của họ chúng ta mới thấy được sự bi đát và chua xót. Họ là người VN, chính họ, con cái họ phải làm mọi nghĩa vụ công dân đối với quốc gia VN. Trên mọi giấy tờ, sau tên tuổi đều có cuộc chử quốc tịch của họ là VN.

Vậy mà hiện nay có một số khá lớn những người VN sống trên lãnh thổ VN, dưới quyền cai trị của chính quyền VN lại phải đóng tiền thuê đất thuê nhà, cũng như một thứ thuế khốn nạn nhất, nặng nề

nhất cho những người, những công ty ngoại quốc.

2.

Mọi chính quyền, mọi thế lực, mọi đoàn thể, mọi hiệp hội đừng nói gì, hứa hẹn gì khác cao xa hơn ngoài một mái nhà cho mỗi gia đình VN. Mỗi người VN, mọi người VN khoan tranh đấu cho bất cứ lý tưởng nào to lớn, ngoài cái lý tưởng được làm chủ một mái nhà cho gia đình mình và tranh đấu cho cái quyền mỗi người VN trưởng thành khi lập gia đình đương nhiên được cung cấp một mái nhà, như một quyền công dân đương nhiên, tối thiểu g, không có không được.

Nếu tính diện tích đất đai, và diện tích, và thể khối không khí của mọi đơn vị gia cư trên lãnh thổ VN chắc chắn có thể bảo đảm được cho mọi gia đình VN một mái nhà, một đơn vị gia cư xứng đáng và thích hợp. Ở đây, vấn đề cũng tương tự như ở những tài nguyên quốc gia khác: tình trạng phân phối phi lý và bất công cho nền kinh tế thì làm chủ quá nhiều nhà, nhiều diện tích và thể khối cư trú trong lúc nhiều người không có đất, không có nhà, không có nơi cư trú. Ở đây vấn đề cũng không phải là vấn đề kiến thiết, tân tạo thuần túy, mà là vấn đề phân phối hợp lý, theo những tiêu chuẩn đúng đắn.

Trước hết phải gây được cho mọi công dân VN cái ý thức về quyền cư trú của mình, tạo cho mọi người cái quan niệm mỗi công dân đương nhiên được quyền làm chủ và sử dụng một đơn vị gia cư xứng đáng, như là mỗi người sinh ra đời được quyền sinh sống, thở hít không khí. Nếu vì bất cứ lý do nào, một số người bị tước đoạt quyền này thì phải đòi lại, tranh đấu cho bằng được. Nay giờ nếu mọi gia đình VN ở thuê nhà, thuê đất ý thức được điều đó, nắm vững

NHẮN TIN

Các bạn đọc muốn có đủ
ĐỒI từ số 1, xin mời đến
mua trực tiếp tại tòa soạn,
143-145 Công Quỳnh Sg.
kè từ 1-11-1969

quản niêm đó, không còn một ai đóng tiền đất, tiền nhà cho chủ đất, chủ nhà, thì chẳng cần luật lệ gì, những kẻ thuê đất, thuê nhà cũng đã tự động tư hữu hóa cho mình căn nhà đang ở, và đám đất đang làm nhà.

Nếu mọi người VN ý thức được như vậy, thì chính quyền dù đứng vào phe nào, phe người thuê hay phe chủ, cũng sẽ bị bắt buộc phải hợp thức hóa tình trạng chiếm cư. Dĩ nhiên nếu chính quyền không hành động thì sẽ có lúc nhân dân VN sẽ tự động làm cuộc cách mạng nhà đất như vậy, và sẽ không thể tránh được một ít xáo trộn. Vậy điều đáng mong nhất, là chính quyền tiên đoán được điều phải xảy ra, và ngay bây giờ tư hữu hóa đương nhiên cho mọi người chưa có một căn nhà, để tránh sau này phải đối phó với một cuộc vùng dậy đòi làm chủ nhà ở của dân ở thuê, ở đâu.

Bây giờ chúng ta chưa thấy một cuộc vùng dậy nào đòi làm chủ nhà ở, vì dân chúng VN chưa ý thức được, chưa quan niệm được quyền làm chủ nhà ở là một quyền tối thượng và đương nhiên. Những quan niệm trung cõi về tài sản và quyền tư hữu vẫn còn lừa bịp được số đông người VN, làm cho họ tưởng rằng đóng tiền thuê nhà, thuê đất đúng kỷ hạn là một việc làm chính đáng, tốt lành, hợp đạo, hợp pháp. Nếu bao giờ dân VN ý thức được, quan niệm được rằng việc thuê tiền thuê nhà, thuê đất là một hành động phi lý, vô đạo, tương tự như một hành động bóc lột, thì sẽ không còn có kẻ đi thu tiền thuê nhà thuê đất và cũng sẽ không còn ai chịu đóng tiền thuê nhà, thuê đất. Một cuộc cách mạng nhà đất, đầu tiên phải xướng xuất từ ý thức, từ quan niệm quần chúng, trước khi tiến vào hành động, và thực hiện.

Hiện nay nhờ một số hành động đúng của chính quyền, như luật người cày có ruộng, dân chúng bắt đầu ý thức được, quan niệm được rằng quyền làm chủ nhà ở là đương nhiên, tối thượng, và quan trọng, và ưu tiên hơn cả quyền có ruộng và có việc làm.

3.

Như đã nói, chính quyền đã

tiên đoán được rằng sớm muộn dân chúng nông thôn cũng vùng lên hay đúng hơn đang vùng lên, đòi quyền làm chủ ruộng họ cày, cho nên chính quyền đã sáng suốt tính thực hiện chương trình người cày có ruộng. Chương trình có thể còn khiếm khuyết, nhưng việc nêu lên sáng kiến từ phía chính quyền và do đó đặt những đòi hỏi của nông dân thành quyền đương nhiên và hợp pháp, đã là một hành vi đáng khen. Chương trình này, hành vi này theo luật ảnh hưởng giày chuyền sẽ tạo cho dân thuê đất thuê nhà ý thức và quan niệm về quyền làm chủ nhà mình ở, và sẽ có giá trị một động cơ thúc đẩy dân thuê đất, thuê nhà đòi được hợp thức hóa, tư hữu hóa nhà ở.



Dân thuê đất thuê nhà tự hỏi tại sao người cày có quyền làm chủ ruộng họ cày, mà người ở thuê ở đâu lại không được quyền làm chủ nhà đang ở thuê ở đâu. Từ câu hỏi đó, dân thuê đất, thuê nhà sẽ trả lời ngay rằng họ cũng đương nhiên có quyền làm chủ nhà họ ở, như dân cày có quyền làm chủ ruộng họ cày vậy.

Chính quyền do luật ảnh hưởng giày chuyền, không còn có thể ngang lối được nữa, sau khi đã có sáng kiến cấp ruộng cho người cày. Nếu chính quyền sáng suốt, biết tiên đoán, sẽ hành động trước khi sự phản nổ và bất mãn của dân ở thuê ở đâu đã chín mùi và bùng lên thành một cuộc khởi nghĩa có mục tiêu chính đáng và rõ rệt.

Chính quyền như đã ca ngợi ở trên, đã biết khôn ngoan và sáng suốt đưa ra dự luật người cày có ruộng, thi chính quyền cũng không thể thiếu sáng suốt trong việc không đưa ra dự luật người ở thuê ở đâu có nhà. Trong luật người cày có ruộng, có khoản truất hưu ruộng địa chủ để cấp cho người cày, thi tất nhiên chính quyền cũng phải tính chuyện truất hưu nhà và đất

của chủ nhà, chủ đất, để cấp cho người ở thuê ở đâu. Việc đổi xứ với địa chủ, cũng như với chủ đất, chủ nhà, là việc riêng của chính quyền. Người ở thuê ở đâu chỉ cần biết rằng họ được quyền và phải làm chủ nhà họ ở bằng mọi cách, bằng mọi giá.

Đối với người ở thuê, ở đâu, chính quyền cần tư hữu hóa căn nhà họ đang ở, và cung cấp những tiện nghi thành phố tối thiểu cho họ. Trên mặt pháp lý chính quyền cần ban hành các luật hợp pháp hóa tình trạng chiếm cư, thuê mướn, và cấp bằng khoán sở hữu chủ cho họ. Nếu chính quyền quan niệm quyền tư hữu của chủ đất, chủ nhà là lớn và tối thượng, thi chính quyền có thể tính quyền trả tiền bồi thường đất và nhà bị truất hưu để tư hữu hóa người ở thuê ở đâu. Nhưng chính quyền có thể coi nhẹ quyền tư hữu của chủ nhà chủ đất, thì có thể tìm một giải pháp dung hòa: chủ đất, chủ nhà nào đã thu lợi trong một thời gian quá lâu (từ 5 năm trở lên) coi như đã thu vốn và lời về quá đú, nay nhà và đất thuộc công sản quốc gia, và quốc gia sử dụng cung cấp cho người đang ở thuê ở đâu.

Những chủ đất, chủ nhà chỉ mới thu lợi dưới năm năm thì sẽ được hưởng tiền bồi thường truất hưu: cung 20% bằng tiền mặt và 80% bằng trái phiếu, quốc trái, phần hùn trong các công ty quốc doanh v.v..

Nếu chính quyền táo bạo hơn, đứng hẳn về phía dân ở thuê ở đâu không cần vượt ve chủ đất, chủ nhà thì có thể ra các luật «mỗi người chỉ được quyền làm chủ một diện tích đất tối đa, một thê khối nhà

Tìm đọc

TÁC PHẨM thứ 10 của
nhà xuất bản HỒNG LINH

▼
**NHỮNG TÂM HÒN
CÔ ĐƠN**

của THANH PHƯƠNG
Một trong những cây bút
phụ nữ nổi tiếng hiện giờ

tối đa là bao nhiêu, ngoài diện tích và thê khôi tối đa đó, mọi đất, mọi nhà dù thừa thuộc công sản quốc gia, sẽ được cấp cho người đang ở thuê, ở đâu.

Đặc biệt đối với các Pháp kiều và tay chân Pháp kiều, tôi tớ chính quyền bảo hộ Pháp, tức là bọn quan lại thời Pháp thuộc, hiện vẫn còn làm chủ đất làm chủ nhà, thi cũng như đối với đất ruộng của Pháp kiều và bộ hạ, chính quyền đã truất hưu không bồi thường, nay cũng sẽ truất hưu đất và nhà của họ không bồi thường chi cả, vì lý do chính đáng nhất: quyền sở hữu của họ chỉ là quyền kẻ mạnh, quyền cưỡng đoạt, không chính đáng. Một khác, họ đã thu lợi quá lâu và quá nhiều, đã đủ cả vốn lắn lòi, vậy thì nay bị truất hưu họ chẳng thiệt thời chi mà có quyền kêu ca khiếu nại.

Đối với những chủ đất và chủ nhà người VN, chỉ mới bắt đầu thu lợi từ sau 1954, chính quyền nên dung hòa, và trả cho họ một khoản tiền bồi thường truất hưu như nói trên.

4. Chính quyền có thể sợ rắc rối, phiền phức, nặng nề, làm không xuể, hoặc gây nên những thủ tục rườm rà, chậm chạp, nếu phải đảm trách tất cả công cuộc tư hữu hóa và cấp nhà cho dân ở thuê, ở đâu. Nếu chính quyền quả có sự lo sợ chính đáng đó, thì có thể giao cho những ủy ban nhân dân địa phương đảm trách công việc truất

hữu đất, nhà và cấp lại cho dân ở thuê ở đâu. Chính quyền có thể thành lập một ủy ban hỗn hợp, gồm đại diện chính quyền và đại diện nhân dân đảm trách công việc này.

Mỗi gia đình, trên thực tế, chỉ có thể cư trú trong một cái nhà mà thôi. Không ai có thể phân thân ra để ở một lúc năm bảy cái nhà. Vậy thì hãy dựa trên tình trạng cư trú tại chỗ, và hiện thời, được chứng minh bằng sổ khai gia đình, để kiểm tra tình trạng cư trú. Muốn kiểm tra số đơn vị cư trú lại càng dễ dàng hơn, chỉ cần đo diện tích và thước khối, là có thể tính thành đơn vị cư trú, rồi so với sổ gia đình, số người trưởng thành độc thân và kết hôn, là có thể làm được một con tính chia khó mà sai chạy được.

Dĩ nhiên chính quyền không thể không lưu ý đến số ngoại nhân tại VN. Đối với những nhân viên thuộc

các chính phủ ngoại quốc, các quân đội ngoại quốc đang ở VN, chính quyền có thể chỉ định nơi cư trú, diện tích, và thước khối cư trú cho họ. Nếu họ bằng lòng được với số diện tích và thước khối cư trú trung bình của người VN, thì họ chỉ phải đóng một khoản thuế nhà tương đối nhẹ cho nhà nước VN. Nếu họ muốn ở rộng rãi, sang trọng, thì đương nhiên họ phải chịu thuế nhỏ nhất, đảm trách việc kiểm soát và phân phối các đơn vị cư trú.

chính quyền được dễ dàng hơn trong việc bảo vệ an ninh cho họ.

Lính thì phải ở trại lính, lính Mỹ, hay bắt cứ lính gì, nếu thực tinh họ sang VN chiến đấu giúp cho VN thì hẳn là họ sẽ không ngại ngùng ở trại lính được dành cho họ. Một khi họ rời khỏi trại lính, đi vào các khu cư trú VN thì họ được coi như du khách, và không được hưởng được đặc quyền nào hơn du khách ngoại quốc tại VN.

Những công nhân ngoại quốc, bất cứ thuộc quốc tịch nào, bất cứ ở giai cấp và nhiệm vụ nào, được coi như ngoại kiều cư trú tại VN, và chịu những luật lệ dành cho ngoại kiều. Một biện pháp rõ ràng đối với lính ngoại quốc, và công nhân ngoại quốc tại VN còn có giá trị dành lại chủ quyền của dân tộc VN, nhà nước VN, đã bị sút mẻ và rơi rớt khá nhiều, vì chiến tranh, vì tình trạng cư trú bừa bãi của quân đội và công nhân ngoại quốc.

Đối với vấn đề cư trú của lính ngoại quốc, công nhân ngoại quốc, chính quyền phải lo lấy, phải có một tổ chức lo vụ này. Đối với vấn đề cư trú của những người VN, thì chính quyền nên khuyến khích thành lập những ủy ban hỗn hợp «dân chính», gồm đại diện chính quyền và đại diện nhân dân, từ cấp trung ương đến cấp địa phương nhỏ nhất, đảm trách việc kiểm soát và phân phối các đơn vị cư trú.

Những cách thức thực hiện cuộc cách mạng nhà đất thi có rất nhiều, nhưng không cần phải chú ý đến làm gì. Điều chính yếu là mỗi gia đình VN phải đương nhiên được làm chủ cái nhà hay nói tông quát, một đơn vị cư trú. Mỗi đôi trai gái khi kết hôn cũng đương nhiên được cấp một đơn vị cư trú, như việc cấp giấy hôn thú vậy thôi, không có chi phải rườm rà hết. Mọi người dân VN coi đó như quyền lợi tối thượng của mình, và chính quyền coi việc lo cho mỗi gia đình có nhà ở như nhiệm vụ thứ nhất và lớn nhất của mình, trước cả nhiệm vụ lo việc làm, lo ăn uống. Mọi sinh vật đều biết ăn uống nhưng chỉ có con người biết xây cất và tô điểm nơi cư trú của mình, theo khả năng, sở thích và khiếu thẩm mỹ của mình. Chứa có nhà ở, thì chưa phải là làm người.

GIAO TẾ
Đoàn xiệc diễn xong buổi cuối cùng và định dời đi nơi khác thì chủ gánh xiếc nhận thấy con ngựa vẫn trong đoàn đầu. Viên thú y ở đó đề nghị cho con vật nghỉ ngơi mấy tuần lễ, cho nên chủ gánh thu xếp gửi ngựa vẫn vào một trại thú vật gần đó.

Ngựa vẫn làm quen với đời sống mới ngay và ngày đầu tiên, nó lân la làm quen với các giống gia súc khác.
Nó đến bên một chị gà và nói: «Tôi là ngựa vẫn, còn chị là gì?»
«Tôi là gà».«Thế chị làm gì?»
«Tôi cào đất quanh đây và đẻ trứng», chị gà trả lời.
Tiếp tục đi, ngựa vẫn gặp một chú bò. Nó lại tự giới thiệu. «Tôi là ngựa vẫn. Thế còn anh là gì?»
«Tôi là bò».«Thế anh làm gì?»
«Tôi ăn cỏ, trong sân và cho sữa». Sau đó, ngựa vẫn gặp anh bò mộng. «Tôi là ngựa vẫn, thế anh là gì?»
«Tao là bò mộng» — Bò mộng trả lời.
«Thế anh làm gì?» — ngựa vẫn hỏi.
«Tao làm gì ấy à?»
Bò mộng rống lên, và tung hai chân sau bay bụi cát lên.
Sao mày ngu như lừa vậy!
Cởi cái áo pi-da-ma của mày ra đi, rồi tao cho mày biết tao làm gì!.

THƠ CÀY



TẠI BALÊ, CÁC ĐỒNG CHÍ ĐÃ CHO CÁC «QUAN VIỆT GIAN» VÕ MỘNG RA SAO ?

chuyện Balê do phóng viên Văn Luông gửi về

Muốn tìm hiểu tại sao một số con buôn chính trị VN đã chán cảnh bị cộng sản cho leo cây và tại sao phe cộng sản từ gần 3 tháng nay đã thả cái mồi chính phủ làm thời sập nới rộng thì phải nhắc lại tần thâm kịch của các chính khách lưu vong VN tại Pháp hồi đầu tháng sáu trước đây.

Phe Cộng sản mỗi khi định tung ra 1 đòn tuyê truyền mới thi bọn họ lại bật mí ra 1 chút xíu để làm mọi người phải chú ý mà theo dõi những mâu chinh yếu tiếp theo. Bởi vậy khoảng 2 giờ chiều ngày chúa nhật đầu tháng tư trong 1 căn gác ở đường Cardinal Lemoine quận 5 Balê, Phạm Văn Ba mập mạp nhánh trưởng phòng thông tin của M.T.G.P giới thiệu với 1 số cán bộ tri vận của phe cộng sản 1 người gầy còm là «Đồng chí này mới từ Hà nội qua mang tin sang cho chúng ta biết là Bộ chính trị của đảng ta đã quyết định đầy mạnh công tác chính trị tại miền Nam bằng cách đi theo đúng con đường mà mặt trận giải phóng Algérie đã theo, nghĩa là sẽ cho lập

Đến cuối tháng tư thi người ta

bắt đầu thấy các ngài, bô cả công ăn việc làm để họp bàn về biến cố chánh trị sắp xảy ra. Ông Auguste Trần văn Hữu là kẻ tin tưởng sẽ đóng 1 vai trò chánh yếu trong biến cố đó. Vì mấy tay liên lạc Cộng Sản thường lui tới với ông. Ông Hữu bèn biểu bà xã đi đặt 1 bữa tiệc Việt Nam với độ tầm chục thực khách. Căn nhà của ông tại đường Maurice Barrès kế rừng Boulogne được 1 phen tiếp tân vui vẻ. Thời thi đũ mặt cụm trào Tây. Người ta tới đó để săn tin cung cỏ, mà đê nói xấu ông Trần văn Hữu cũng có.

Sau cái thời gian bị phe cộng sản nhử mồi đó, khoảng cuối tháng năm thi «con sốt» hy vọng được phe cộng sản chiếu cố lên tới tột đỉnh. Trong phiên họp cuối tháng năm của cuộc hòa đàm ở Balê, người ta hết sức chú ý tới 1 câu bật mí trong bài diễn văn của Trần Bửu Kiểm nói rằng phe của y sẽ cố gắng tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề VN. Các ngài cười thầm cho rằng trong sáng kiến đó thề nào cũng có vụ các đồng chí để cho các ngài 1 cơ hội kiếm chút danh lợi. Đúng y như người ta chờ đợi, một buổi sáng mùa xuân, tiết trời còn lạnh buốt, báo chí Pháp và Đài phát thanh loan tin từ Hà nội cho biết MTGP đã lập một chính phủ mà danh sách chưa được biết đích xác. Vậy là cơ hội của các ngài đã đến. Những ngài như Trần văn Hữu, Trần định Lan, Hồ thông Minh, Phạm V. Huyend được người ta nghĩ là sẽ có chán trong chính phủ đó. Các ký giả đã bao vây chỗ ở của phe Cộng sản để săn tin, tới buổi chiều thì Trần Hoài Nam và cả Nguyễn thành Lê đều cho biết là sẽ có thông báo chính thức về vụ này, đến sáng ngày thứ ba 10-6-1969 phe

(Xem tiếp trang 46)

GIẤY SỐNG CHUNG
Hôn thú, Thông hành,
Xuất ngoại — Bảo đảm mau chóng — Liên lạc : G.S.
Lynch 53 Hồng - Thập - Tự
Saigon — Đ.T. 93218

TỔ CHỨC TẠI T.S. 143 CỐNG QUÝNH SÀI GÒN LÚC 19g30 NGÀY 27-10-69 HỘI THẢO KỲ VII



NGƯỜI THUÊ CÓ NHÀ

- CẦN CÓ MỘT ĐẠO LUẬT MỚI GIẢI QUYẾT
ĐƯỢC «NGƯỜI THUÊ CÓ NHÀ»
- ĐÔ THỊ PHẢI PHỤC VỤ GÌ CHO THỊ DÂN,
VÀ THỊ DÂN PHẢI CÓ NHIỆM VỤ GÌ
TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
- NHỮNG ĐẠI DIỆN DÂN KHI TRANH CỨ
THÌ CẦN PHIẾU DÂN NGHÈO, KHI TRÚNG
CỨ THÌ QUÊN MẤT DÂN NGHÈO !

NGUYỄN HỮU ĐỐNG : Thưa Quý vị,
Lương công chức quân nhân dù cao cách mấy
cũng không thể dành dụm để mua được căn nhà.
Nếu đi thuê được một căn nhà tạm ở được cho gia
đình và cho chính mình, thì mức thuê cũng còn cao
hơn số lương.

Trong khi đó hầu hết dân thành phố thuộc thành
phần quân nhân, tiểu công, tư chức, lao động. Phần
lớn chưa làm chủ nhà và cũng không thể làm chủ 1 căn
nhà trong tương lai nếu không có 1 giải pháp mới.
Thì mà chính họ là thành phần nồng cốt, những
người trực tiếp phục vụ, sản xuất, đóng góp vào việc
xây dựng chế độ.

Một khi chưa thỏa mãn được những nhu cầu
thiết thực, làm sao họ yên tâm phục vụ? Và việc
tham gia cống cỗ chế độ chỉ còn là một khẩu hiệu
cho vui khéo kết quả cụ thể nào.

Đồng thời nói đến nhà ở, không thể không nghĩ
đến các tiện nghi như điện, nước, đi lại, trường học,
chợ búa, bệnh xá, giải trí...

Một vấn đề khác nữa đi kèm với nhà ở là nhu cầu
giải quyết công ăn việc làm. Không thể quan niệm
được nhà ở lại biệt lập với khu sản xuất, hoặc là chỉ
nghĩ đến nhà ở mà không nghĩ sản xuất.

Ngoài ra đừng quên rằng chúng ta phải giải quyết
vấn đề nhà ở trên các nguyên tắc chính trị căn bản của

chế độ phù hợp với Hiến Pháp quốc gia. Không thể
xét vấn đề người thuê có nhà như một cuộc đấu
tranh gai gắt, không thể hy sinh nguyên tắc căn
bản của chế độ để làm việc my dân nhất thời.

Nhin toàn diện như trên, mới giải quyết được
như cầu nhà ở và các nhu cầu của người ở trong
nhà, và qua đó, giải quyết được công việc phát triển
đô thị trên cả hai mặt kinh tế và nhân văn.

Như vậy, để giải quyết cho «người thuê có nhà»
chúng ta có hai công việc song hành.

— Thứ nhất là với cách nào để người đi thuê nhà
có thể làm chủ căn nhà hoặc là trả giá thuê vừa
phải.

— Thứ hai là đề nghị những kế hoạch xây cất
thêm nhà trả góp...

Chúng ta sẽ xét vấn đề một cách kỹ lưỡng và
đề nghị những giải pháp tốt... trước khi có những
hành động tích cực khác có thể giúp người thuê hay
người chưa có nhà mau làm chủ một căn nhà...

VÕ TÔNG : Tôi thấy rằng, về khía cạnh chuyên
môn, vấn đề gia cư chỉ là một bộ phận của toàn bộ
vấn đề đô thị. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề
gia cư như là một vấn đề chính trị mà không nghĩ
đến những khía cạnh kinh tế và nhân văn khác...

NGUYỄN HỮU ĐỐNG : Rất đồng ý... chúng ta

Từ trái qua : Luật gia
Phạm Hải Hồ, Giáo sư
Trần Phi Hùng, Kiến trúc
Sư Nguyễn Hữu Đống.

Thành phần tham dự KHÁCH

những chuyên viên được
mời với tư cách cá nhân

- K.T.S. HUỲNH VĂN
NHU
tổng thư ký, kiến trúc
sư đoàn
- K.T.S. VÕ TÔNG
chủ tịch, kiến trúc sư
đoàn
- PHẠM HẢI HỒ
luật gia
- G.S. TRẦN PHI HÙNG
giáo sư thiết kế đô thị
đại học kiến trúc

TÒA SOẠN

- NGUYỄN HỮU ĐỐNG
đặt vấn đề
- ĐỖ QUÝ TOÀN
- ĐỖ NGỌC YÊN
- LÝ ĐẠI NGUYỄN

Ngoài ra, ban tổ chức
cố mời một số các dân
biểu, nghị sĩ như ông
Phan duy Tuệ tổng thư
ký Hạ viện, các ông
này đều nhận lời
nhưng đến phút chót,
có thể vì mắc đánh xì
phé, hoặc dì chuồng chó,
các vị này đều
không tới.



K.T.S. Võ Tông, K.T.S. Huỳnh
văn Nhu.

cũng có mời các dân biểu, nghị sĩ liên quan ít nhiều
đến vấn đề này đến, các vị đều hứa đến rồi cuối cùng vị
nào cũng có lý do để không đến được, nếu không
ta sẽ có một cuộc đối thoại lý thú giữa những người
làm chính trị và các nhà chuyên môn như các kiến
trúc sư có mặt hôm nay...

VÕ TÔNG : Khi nói đến chuyên môn trong việc
chỉnh trang và thiết kế đô thị thứ đó là thứ chuyên
môn đặc biệt nó bao gồm rất nhiều vấn đề, rất nhiều
lãnh vực, dĩ nhiên có cả những lãnh vực quan trọng
như chính trị, kinh tế... dựa trên những yếu tố này
người ta điều tra, nghiên cứu và thiết lập kế hoạch
chỉnh trang đô thị...

NGUYỄN HỮU ĐỐNG :

Giai đoạn và lâu dài, cục bộ và toàn bộ.

Tôi chưa có ý so sánh trong 1 giai đoạn hay trong
công việc nào đó thì khía cạnh chuyên môn hay
chính trị sẽ chiếm ưu tiên, tôi chỉ lưu ý đến những
giải quyết giai đoạn và những giải quyết lâu dài,
những giải quyết cục bộ và giải quyết toàn bộ... ví
dụ như « làng ký giả » mà chúng ta sắp có... vấn đề
« nhà ở » cho những ký giả ở nhà thuê, ngủ nhờ sẽ
được giải quyết... nhưng nếu những tiện nghi công
cộng tối thiểu, những vấn đề đi lại để làm ăn, không
được đặt ra trước để giải quyết thì khi có « nhà
ở » rồi những nhu cầu bày giờ tạm cho là phụ
đi thi lúc đó sẽ trở thành những nhu
cầu chính và cấp bách đối với những người sinh sống
trong ngôi làng đó...

Thêm nữa báo « ĐỎI » không đặt vấn đề để chỉ
thảo luận rồi thôi mà muôn mở đầu một cuộc đấu
tranh cho dân thuê nhà, dân chưa có nhà... sớm có
nhà... chúng ta lại có những khó khăn... như căn
bản của một chế độ chính trị tự do không cho phép
chúng ta đòi hỏi chính quyền có những hành động
quyết liệt đối với một giai cấp công dân nào đó
trong xã hội. Và tuy những đòi hỏi cho người đi ở
nhà thuê là những đòi hỏi chính đáng, cấp bách

(Xem tiếp trang 51)

ÔNG ĐẠO CẤY



Đi xa về phá thai

Báo Công Luận ngày 29 tháng 10 khởi đăng một hồi ký của em nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên. Em không Kiều không Mỹ và cũng không Duyên vốn nổi tiếng là tay nữ kiệt ở Đại Học Văn Khoa Saigon (với câu ca dao rằng : Văn Khoa có bộ tam da-thị Hồng, thị Án cùng là thị Lan.)

Em Kiều mới xuất ngoại trở về. Em đi cùng phái đoàn Dân Vận Quốc Ngoại của hội Thân Hữu Các Dân tộc (VN People to People Company) từ Âu Châu trở về. Vừa về tới nhà, em không biết vì ăn ức làm sao, đã phang ngay bài hồi ký trên nhật báo Công Luận, mà ngay lời nói đầu đã không thơm tho cho cái tôi chêc mồi em đi ty nào.

Em viết rằng : Trong phái đoàn đi vận động Việt kiều hải ngoại đó, có một thiếu tướng, có một thiếu úy, một chuẩn úy... Trời đất ơi, phái đoàn nhàn dàn hoàn toàn do tư nhân tổ chức và đài thọ, vậy mà lại có cả tướng cả tá cả úy như vậy, còn gì là son phấn nữa ! Ngoài ra, em Kiều còn cho biết trong phái đoàn có cả một học sinh tên là Chương văn Chung ! Em chỉ còn thiếu không kè khai rằng cậu học sinh đó là con cháu của ông Dược sĩ Chương văn Vĩnh, một nhà lãnh đạo của hội VN People to People. Và em Kiều cũng quên không nói thêm rằng chú học sinh đó quyền luyến xứ người và ở lại thêm để vận động tuyên truyền quốc ngoại, không biết bao giờ mới về ! Thật là 1 gương thiết tha với nghĩa vụ đáng nêu cao cho học sinh toàn quốc !

Em Kiều cũng quên chưa kể lại cuộc đấu khẩu giữa em và cô ca sĩ cải lương thơm tho ngon lành trong đó cô ca sĩ đã ca rằng : «Tôi có ngủ với ông trước mặt cô đâu mà cô nói ?»

Đại khái, khi đi xa về, chúng ta có rất nhiều chuyện để kể. Kết luận ! nên xuất ngoại công du và tự du đều đều. Vừa kiêm ước lại vừa quân bình !

Ông tướng Một Lần.

Anh em sinh viên ở Tổng Hội vừa trao cho Đạo Cậy một tờ báo của sinh viên VN tại Paris. Đó là tờ

Đây, Sinh Viên, năm thứ tư, số một, 10 trang giấy ronéo. Nên nhớ là nhóm Tổng Hội Sinh viên VN ở Paris là 1 nhóm chống Cộng.

Một chi tiết khiến cho Đạo Cậy buồn bã vô cùng, là anh em sinh viên VN ở hải ngoại không hiểu biết gì về tình hình trong xứ ! Anh em vẫn không biết quân đội Việt Nam dùng các huy hiệu như thế nào, nên anh em gọi 1 ông thiếu tướng là ông tướng «! lần». Chữ «một lần» vừa gây ra ý nghĩ đen tối, lại vừa sai cấp hiệu ! Mấy cha này đáng gọi về nước bắt vò Quang Trung !

Đề đồng bào thưởng thức văn chương của anh em sinh viên hải ngoại, Đạo Cậy xin trích mấy câu trong bài «PHÁI ĐOÀN K.H.» của tờ báo Đây, Sinh Viên.

... «Phái đoàn K.H. do «hội tư nhân phát triển bang giao quốc tế và thân hữu dân tộc» hướng dẫn. Đầu là một ngài thiếu tướng (và lẽ dĩ nhiên thiếu cả tài nữa), đeo chánh hụt, tử hình hụt và hụt nhiều chuyện khác lầm trước khi bế nghệ sĩ đi di bà con ở ngoại quốc. Chuyển này thì ngài hụt thế chó nào được».

Bình luận : Biết dùng chữ «thế chó nào được» là chưa mất gốc, biết chơi chữ «thiếu tài, thiếu tướng» là đã học được văn minh Phú lăng sa !

Để chứng tỏ mình không quên dĩ vãng, quên gốc gác mình, vừa tới đất Pháp ngài thiếu tướng một lần (xin đừng nói lái, tội nghiệp cho người ta) đầy nghệ sĩ ra khỏi máy bay đi ra mắt ngài trung tướng Tây Nguyễn văn Hinh cùng các văn võ bá quan của cựu trào Bảo Đại. Văn nghệ Việt Nam mà trình diễn cho con cháu, tôi tự thực dân thi quả là đem phô mai cho heo. Còn Kiều bào và sinh viên ? Ơi, họ cho đợi quên rồi, cho đợi thêm cũng chẳng chết ai, không lẽ họ theo Cộng sản vì coi trẽ văn nghệ sao ?

Và sau khi lai rai bỗn chán bỗn lè chán chè rồi thì phái đoàn KH này mới tìm tới kiều bào và sinh viên. Sinh viên mới té ngửa khi thấy nghệ sĩ thì ít mà toàn một bọn ăn hút, theo đít voi hit bã mía không thôi : Đau lịt lầm. Đã lợi dụng văn nghệ để chuyên đồ la ra ngoài thì cũng phải nề mặt nghệ sĩ một chút chứ !

Bình luận ; Văn chương vẫn có mùi dân tộc, như biết dùng tục ngữ, biết chửi thực dân con ! Đáng khuyên son !

Cải lương và huy chương

Bài báo Sinh viên viết tiếp rằng :

... «Vậy mà ngay trong phái đoàn cũng còn có chuyện khinh tàn trọng cõi nữa. Đi xuống tỉnh thi cải lương nằm khàn trong khách sạn ba sao (hang sang) còn lại thi chồng ba, chất bốn lèn nhau mà ngủ trong một phòng chật hẹp tối tăm. Lặng tử tôi (tác giả bài báo) sấp ngạc nhiên thì sực nhớ ra là trước khi đi lính cho Tây, thiếu tướng một lần đã là thầy cõi thầy cùi gì đó. Lá rụng về cõi có khác. Di chuyển thi thiếu tướng một lần đi riêng một xe cải lương, cho số còn lại vào một xe hòm thật ấm áp.

... «Càng thông cảm với nghệ sĩ chánh hiệu con Nai (Yêu cầu đừng nhầm N với M mà kẹt lầm đây)

Lặng tử tôi càng chán các bố đánh đu trên văn nghệ để ăn bǎn. Thiếu tướng, dân biểu, nhân sĩ trí thức và cõi con ơi !, Mấy ca sĩ có gì đâu mà cũng rúc đầu vào đòi ăn ?

Ấy vậy mà chửi miệng chưa ráo các ngài lại sắp về nhà lanh một cái huy chương to bằng cái lá da lèn mặt, rồi họp báo họp biếc vung vít lên cho mà coi ! Khinh thẳng dân, khinh dư luận cũng vừa vừa thời chờ mấy bố ?..

Thuế và Người

Một sớm một chiều, bỗng dung thằng dân thấy túi tiền của mình còn có 1 nữa ! Nhất là những thằng dân đi xe máy dầu như Đạo Cậy !

Chánh phủ ta khôn lầm. Trước khi nắng nhẹ của bà con 1 nữa cái túi tiền, thì chánh phủ đã hô hoán tiết kiệm và khắc khổ ấm lèn, và yêu cầu các ông lớn may áo bốn túi ! Bốn túi mà để vẫn chưa hết ! Tối Cao tối thấp thì tổ chức một bữa tiệc cây nhà lá vườn. Thủ Tướng lại cho biết : Bộ kinh tế đang nghiên cứu kế hoạch ngăn chặn vật giá leo thang, và Tổng Thống thì tiên đoán «Trong 6 tháng nữa vật giá ổn định». Thế gọi là trứng khôn hơn vịt.

Thực ra cõi thứ cõi trùng to hơn con ruồi nữa !

Ông kinh tế và ông tài chính lại tăng giá các biện pháp nâng đỡ công chức và quân nhân, lại tăng giá các biện pháp chặn đứng gian thương để ổn định vật giá ! Toàn các bài hát hay cả, chỉ tội nghiệp cho người dân nghe mãi nên khiếp thường thức cứ cùn đi, và tai ương không nghe thấy gì hết ! Điều làm người ta ngạc nhiên là trong khi ông thủ trưởng kinh tế tuyên bố rằng trong vài tuần lễ tình trạng giao động thị trường sẽ chấm dứt, thì chính Thủ Tướng lại cho biết : Bộ kinh tế đang nghiên cứu kế hoạch ngăn chặn vật giá leo thang, và Tổng Thống thì tiên đoán «Trong 6 tháng nữa vật giá ổn định». Thế gọi là trứng khôn hơn vịt.

Đáng lẽ trước khi đưa ra biện pháp tăng thuế thì các nhà kinh tế phải tìm biện pháp ngăn chặn vật giá leo thang hồn đòn chờ bây giờ mới đang nghiên cứu thì phải chăng là để sửa soạn cho các biện pháp mới khác ? Mỗi ngày mới mà ?

Còn vật giá thì than ôi, nó ổn định ngay từ buổi chiều trước khi tuyên bố tăng thuế rồi ! Nó vọt lên như Apollo và cứ đứng yên đó, đech chịu xuống nữa ! Thế gọi là ổn định chờ gì !

Than ôi, cái áo 1 túi của thằng dân thì bỗng dung với đi 1 nữa ! Còn áo 4 túi của quí ngài nó còn bao nhiêu ?





MỘT CĂN NHÀ TRONG CỤ XÁ
Nhà Nước Giao Chỉ, hiện
đang tiếp tục xây cất nhiều cự
xá. Đường Nguyễn Văn Thoại
là nơi tọa lạc các cự xá. Chung
cư Nguyễn Văn Thoại có những
nhà thật đẹp, thật thơm. Thơm
nhất là những căn ở tầng cuối,
nhưng những căn này, công
chức và lính không được ở,
phải để dành cho Ba Tàu, mờ
tiệm chạp phô, mờ trường dạy
tài xe hơi và hình như có cả
còn nách bà nứa.

Cách chung cư chừng vài
chục thước. Nhà Nước lại tiếp
tục chương trình xây cất Không
biết tới bao giờ mới hoàn tất,
vì quí vị lao công của nhà thầu,
làm việc rất ư là nghệ sĩ. Thợ
hò và thợ nề tản tinh nhau tại
bờ. Các em phu hò vừa trộn
xi măng, vừa xếp gạch, vừa rờn
chơi với mấy chú thợ nề, cười
vang cả đường vui vẻ lầm.
Trong cảnh tượng thanh bình
nếu chụp lên hình mà dặng lên
báo Thể Giới Tự Do, thì đúng
là cảnh tái thiết hậu chiến.
Các chú Ba Tàu, thỉnh thoảng
ngừng xe hơi, dơ tay chỉ trả
vào cự xá, xí xô xí xô, cứ như
xí phản trước mấy căn ở tầng
lầu dưới. Không biết tới bao
giờ, cư xá này mới cho người
dân tới ở ?. Thằng dân Giao
Chỉ đi qua đó, ngó nhìn những
căn nhà trong cự xá, thèm quá
chi muốn cởi áo ra, tiếp tay
với nhà thầu, xây cất cho mau
xong, nhưng không được phép.
Đành đứng ngoài cuộc vui và
mỗi buổi tối, thấp mày nén
hương, cầu Trời Phật phù hộ,
để có một căn nhà trong cự xá
đù là cư xá Nguyễn Văn Thoại,
Chợ lớn ở lấn lộn với Ba Tàu.

TIỀN SỰ ĐỜI



● TUẦN BÁO CỰC HỮU ĐỐI LẬP VỚI ĐỜI ●



Hình phạt của một sự trốn thuế

Những thằng trốn thuế Nhà Nước là
những thằng đáng chịu những hình phạt
thảm khốc. Không ai thêm thương. Như
vụ thằng bạn của kẻ phụ trách mục này,
đã hối hận vô biên về sự trốn thuế.

Sở là anh ta có mua của 1 ông Thương
Nghị Sĩ, một căn nhà ở đường Trần Quốc
Toản. Căn nhà giá một triệu ruồi. Nhưng
anh chàng ta khôn tồ mè, nói với ông
Thương Nghị Sĩ, viết trong giấy bán nhà
là bốn trăm ngàn thôi. Đè trốn thuế Nhà
Nước một phát chơi. Ông Thương Nghị
Sĩ dồn lòng nhân ái, và lại từ xua tới
nay, các đống đại diện dân thường vẫn
đổi lập với Hành Phá. Ông Nghị nhận
một triệu ruồi rồi cũng theo lời thỉnh cầu
của thằng dân mua nhà, ghi giá bốn trăm
ngàn và hẹn một tuần lễ thì dọn nhà đi.
Một tuần lễ trôi qua... Thằng bạn của

ta, dọn nhà tới ở. Nhưng gặp phải sức
kháng cự mãnh liệt của già đình ông
Thương Nghị Sĩ, nghĩa là một chi nhánh
của Tòa Nhà Lập Pháp. Thằng cu bị văng
ra đường, đành che lều ngoài cửa, lú
con nít được hít bụi, được tắm mưa,
chịu đựng khắc khổ đúng như lời phán
truyền của hoàng đế.

Tin giờ chót cho hay là ông Thương
Nghị Sĩ không chịu bán nhà nữa. Ông trả
lại tiền... Giá bán ghi là bao nhiêu, ông
sẽ trả lại đúng ngân sách, không thêm bớt
lại đồng nào.

Ấy thế là thằng cu mất to hơn 1 triệu
đồng bạc. Ai bảo định trốn thuế Nhà
Nước... Còn định kiện nữa à? Kiện cái
gì, kiện cái cù khoai!... Khôn hồn thì lú
nước mắt, đứng dậy, ông lại chửi cho
lần nữa bây giờ.

Lũ con nít Giao Chỉ có bài ca rằng:

«Cái nhà là nhà của ta,
USAID, USOM làm ra
Cháu con hãy gìn giữ lấy.
Muôn năm vẫn nước non nhà»

Những bài đồng dao, từ xưa, vẫn có giá trị như
những lời sấm ký. Há chẳng thấy, Hạng Võ kia, oai
hùng biết mấy, chỉ vì một bài đồng dao, mà bỏ đất
Hàm Dương về quê để làm đẹp mặt tổ tiên, rồi cuối
cùng thi «về quê» luôn. Câu hát khốn nạn «Giàu
sang mà chẳng về quê, khác nào áo gấm, đệm khuya
một mình», đã làm xụp đổ cả một triều đình nhà Sở.

mỗi tuần đăng trọn một phóng sự ngắn



● phóng viên MA TỊT viết ●

ĐÂY CHÍNH LÀ TÔI ĐÂY À

Chàng phóng viên Ma Tit, nhà
đại phóng viên của tuần báo Tiên
Sự Đời, hôm nay đang biểu diễn
một màn «tôi ta buồn ta đi lang
thang». Mới đầu thi buồn rồi đi
lang thang. Những lần sau, không
đi lang thang thì buồn. Thành ra
nhà phóng viên lúc nào cũng đi
lang thang.

Đang mỗi cẳng thì nhà phóng
viên gặp một thằng bạn. Người bạn
này, chúng ta cũng chẳng nên biết
tên làm gì, chỉ cần biết hắn là bạn
của chàng phóng viên Ma Tit. Bên
cô một cháu thăm hỏi. Bắt tay,
bí chân loạn xà ngầu. Rồi cuối
vào tay ông chủ. Ông chủ xoa đầu
con chó và cũng có một lời giới
thiệu :

— Thưa anh, đây là con chó
của tôi.

Đi hết vài ba căn phòng, ông
chủ đã giới thiệu hết «các thú của
tôi». Và bắt đầu cánh cửa phòng
ngủ mở. Người bạn lại nói :

— Thưa anh, đây là cái giường
của tôi.

Người đàn bà nằm trên giường
nhảy xuống, vội vã mặc quần áo.
Nhà phóng viên quay mặt đi, nhưng
cũng kịp nghe một lời giới thiệu :

— Thưa anh, đây là vợ của tôi.

Nhà phóng viên quay lại, gật
đầu chào lễ phép. Nhưng lạ lùng

(Xem tiếp trang 57)

Tai hại thay là những bài hát đồng dao.

Sự đời bao giờ cũng rắc rối. Sau biến cố Tết
Mậu thân đất Huế nhà tan, cửa nát. Một ông Tướng
tuyên bố : đó là chiến thuật thần sầu của ta, chiến
thuật «dụ địch để giết địch». Ý của ông muốn nói
rằng đã dụ cho Cộng Sản vào đất Huế, rồi giết
nó như giết một con chuột bị sa bẫy. Nhưng tiếc
thay, con chuột mà ông bẫy được, lại là con cọp.
Thành ra, đưa một con cọp vào trong nhà, đóng cửa
lại, hò nhau vác gậy gộc uy nhô, làm đỗ vỡ tan nát

(Xem tiếp trang 55)

— Thưa bạn, đây là nhà của
tôi...

Phóng viên Ma Tit ngạc nhiên,
xuất thần. Căn nhà rộng quá, bên
trong bên ngoài, mát mẻ như là
động tiên. Máy lạnh chạy rì rầm
như tiếng thi thảm nho nhỏ của
một đôi uyên ương, đang xây tinh
mong tương lai trong một góc tối
công viên. Phóng viên Ma Tit gật
gù cái đầu :

— Xin có lời mừng!... Xin
mừng cho bạn!...

Người bạn nói vài lời khiêm
tốn. Mọi nhà phóng viên vào trong
phòng khách và giới thiệu từng
thứ một :

— Đây là cái máy truyền hình
của tôi...

— Đây là cái tủ lạnh của tôi..

— Đây là bộ ghế Sa lông của
tôi...

Còn nhiều, nhiều thứ nữa. Con
chó bẹc giè to lớn chạy ra, liếm
vào tay ông chủ. Ông chủ xoa đầu
con chó và cũng có một lời giới
thiệu :

— Thưa anh, đây là con chó
của tôi.

Đi hết vài ba căn phòng, ông
chủ đã giới thiệu hết «các thú của
tôi». Và bắt đầu cánh cửa phòng
ngủ mở. Người bạn lại nói :

— Thưa anh, đây là cái giường
của tôi.

Người đàn bà nằm trên giường
nhảy xuống, vội vã mặc quần áo.
Nhà phóng viên quay mặt đi, nhưng
cũng kịp nghe một lời giới thiệu :

— Thưa anh, đây là vợ của tôi.

Nhà phóng viên quay lại, gật
đầu chào lễ phép. Nhưng lạ lùng

(Xem tiếp trang 57)

thơ TRẠNG ĐỚP

NHÀ TA

Tắp lều 3 thước trên 5,
Mưa luồn vách ván, nắng hầm mái tôn.
Ấy, chưa kê những hôm gió bão,
Nó lắc lư... lảo đảo... rung rinh...

Ván bung, tôn đập thình thình,
Tưởng rằng nát bét đầu mình đến nơi.
Hoảng sợ trước cơn trời thịnh nộ,
Mà thằng ta thấp cổ kêu ai?

May thay trời cũng nương tay,
Nếu không lều bếp đã bay mất rồi.
Rồi năm tháng cứ trôi trôi mãi,
Rồi dần con lại lại mọc lên,

Thêm rồi thêm mãi thêm thêm,
Chín lần đẻ ái vợ rên vỡ làng!
Năm cái hím, bốn thằng ăn hại,
Rèm một chàng, cháu ngoại một cu.

Khác chi một lũ bú-dù,
Nhốt trong chuồng hép nóng như than hồng
Ba mươi năm vợ chồng khát vọng,
Ba mươi năm ôm Mộng Thần Tiên :

— «Đêm đêm sông ngủ bình yên,
Lung linh mấy vệt lửa đèn NHÀ TA,
Ta có trăng có hoa có gió,
Có bờ lau lối cỏ quanh co.

Ở đây mê nước hẹn hò,
NHÀ TA là một Bài Thơ tuyệt vời.
Ngà mắt rượu ngâm chơi Thơ Cúc,
Cởi áo ra nằm đọc Lão Trang

NHÀ TA một Tiêu Thiên Đàng,
Dù bay điện ngọc cung vàng mặc bay !
Để thay cung khó thay mộng ước,
Ta bao giờ đạt được mong đây ?
Ba mươi năm mộng voi đây,
Vợ chồng đón mắt đêm ngày hằng mong.



BÊN TRONG CĂN NHÀ NGOẠI Ô

Từ ngày có bài hát căn nhà
ngoại ô, tự nhiên nền văn
nghệ ngoại ô bỗng nổi tiếng.
(Xem tiếp trang 55,

Những lời ca đặt cho bản
nhạc là một áng văn chương
tuyệt tác. «Em ơi,
trái đất vẫn tròn, chúng
mình hai đứa sẽ còn gặp
nhau». Hay nhất thì có câu
này : «Tôi hỏi người quen,
nàng nay là nữ cứu thương
nơi chiến trường.» Nghe các
em ca sĩ ca hát lải nhài
bài này, thấy ghê bỏ mẹ.
Nhưng có tới ở những căn

CÁI CHUYỆN... NHÀ

Trong đời sống con người, hai vấn đề quan trọng bậc nhất, bất khả kháng là chuyện ăn và... ở. Đúng là chuyện sinh tử, không ai có thể thiếu hai điều kiện đó mà sống nổi với đời.

Những «người anh em... bên kia» họ cũng không thoát khỏi cái quy luật đó, Ta thử tò mò ghé mắt vào cái «thế giới nhà cửa» ở chiến khu của họ ra sao cho biết! Từ cái kiểu nhà «lưu động lận lung» đến cái kiểu «nhà chờ», «nhà hầm», «nhà hang chuột», «nhà tù» v.v.. Kề cả sự «biến dạng dây chuyền» theo chiến tranh leo thang, cùng những sự rất u ám cầm về nhà cửa, dù nơi đó là bờ biển ngập nước, là chiến khu Tây Ninh hay ngay cả bên đất Miền ở những vùng Sway-Thom, Thmey, Krous hoặc rừng Mimot.

Tuần này KN làm một phát sưu tầm những kiểu nhà đó để các bạn đọc chơi cho biết với người ta.

Nhà lưu động lận lung

Gọi là nhà «lưu động lận lung» cũng không phải là ngoa, khi mà «cái nhà» của họ, của cá nhân mỗi người được thu gọn lại bằng cỗ chân và nhét vào sợi thắt lưng mang tò tò bên hông theo đúng khẩu hiệu : «người đâu nhà đó».

Kể từ Trung Tướng Trần Văn Trà, Huỳnh tấn Phát trở xuống, từ anh binh nhì «đo dèm cùi bắp», chủ du kích trở lên, cái món quân trang cung cấp đầu tiên bao giờ cũng là vồng nylon nóc, nylon cheo...

Nếu vồng là cái giường nằm thi nylon nóc là cái nhà đó. Nylon nóc là loại nylon mủ cao su bán đầy ngoài chợ, khổ 1,2m. Mỗi người được phát cho từ 2m50 đến 3mét. Kèm theo tấm nylon nóc là sợi dây thun nóc hai thước rưỡi.

Đôi khi người ta bết, người ta nghèo thì chỉ phát không tấm nylon.

Dây nóc, mỗi người phải tự túc lấy, hoặc là dây xanh, dây mây ngoài rừng, mỗi khi dừng quân, kiếm tại chỗ.

Sợi dây thun hai thước rưỡi; mỗi người cắt bớt ra năm tấc xé làm bốn sợi thun nhỏ cột vào bốn chéo góc làm dây căng. Vậy là đủ bộ. Cái nhà cá nhân, nhà «lưu động

KIM-NHẬT



đời bên kia

lận lung» cho mỗi người chỉ ngàn ấy là đủ.

Mỗi khi dừng quân nghỉ ngơi ở một khoảng rừng nào đó, mỗi người muốn cất «nhà cá nhân» cho mình chỉ cần tốn năm phút. Trước tiên, lấy mít ngâm nghĩa quan sát địa điểm, chọn hai cây rừng mọc cách quãng nhau từ hai thước rưỡi đến bốn thước. Kế đó, tháo sợi thun nóc treo tòn ten ở thắt lưng ra cột từ cây này sang cây kia, căng thẳng rồi mở tấm nylon nóc (cũng xếp nhỏ cột thắt lưng) trải lên.

Sau hết là lượm hai đoạn le hay bẻ hai nhánh cây suông, nhỏ bằng ngón tay cái dài độ thước hai đốt cột vào hai thân cây hai đầu rồi căng bốn sợi thun ở bốn chéo góc của tấm nylon nóc cho thẳng.

Thế là đã có mái nhà con, mà sợi thun nóc là «đòn dông», là xương sống giữ cho hai mái nhà nylon xuôi xuống, trải dài che vồng không phải bị uất vì mưa, vì sương hay nắng chói.

«Nhà» đã dựng xong, chỉ việc căng vồng dưới «mái nhà», bồng bỏ lên vồng để gác chân, súng cũng

thảy lên vồng làm «gối ôm»... Vậy là người anh em có thể đánh một giấc đã đời được rồi đó.

«Nhà chờ»

Đối với những cơ quan, đơn vị tĩnh tại, dễ nhiên người ta phải có «căn cứ», phải cất nhà. Nào là nhà văn phòng, nhà làm việc, nhà ngủ, nhà kho, nhà bếp, nhà ăn, hội trường v.v...

Người ta cũng dọn đất, dọn nền, đốn cây, cึง cột cái, cột con, đòn dông, đòn tay, con sê v.v... đủ lệ bộ như những nhà lá, nhà tranh thường ở thôn quê. Mái lợp, nơi nào có tranh thì cát tranh, không tranh thì hái lá trung quân (một loại lá rừng có bản lớn) châm lại từng tấm như những tấm lá «càn đốp» bằng lá dừa nứa ở miền quê. Nếu không có tranh, cũng không lá trung quân thì người ta chặt lá mây nước (có hình thức của tàu lá dừa bé tí) thay vào.

Nếu tính về công việc làm nhà, số ngày công lớn nhất để hoàn thành một cái nhà, bao giờ cũng là công

đi hái lá, đi cắt tranh, chặt lá mây rồi tái vè, kết lại. Trung bình, muốn cất cho được một cái nhà cỡ 4m x 6m, dùng mười người thì ít nhất phải năm ngày sau mới xong. Đó là những vùng tìm lá, tìm tranh dễ dàng, còn ngược lại thì dẫu mất nửa tháng như chơi.

Nhưng, hầu hết, tuyệt đại đa số nhà ở trong rừng, ở chiến khu đều là kiểu «nhà chờ». Gọi là «nhà chờ» vì nhà không cái nào có vách, trống lồng y như những chờ ruộng của nông dân. Dù cho nhà đó là nhà của đại tướng Nguyễn chí Thành của Thượng tướng Hoàng Văn Thái cũng vậy. Từ xa, nếu không bị cây rừng che khuất, người ta vẫn nhìn rõ mồn một những hoạt cảnh trong nhà.

Khô nỗi, cất nhà trong rừng, dưới những tảng cây kín mít, che dấu được «con mắt» của phi cơ địch nhưng nhà lại mau mục nát vì nước cứ từ mài làm mục lá. Năm nào, gần đến mùa mưa cũng phải tập trung nhân lực, bỏ ra ít làm là một tháng để... làm nhà. Nhiều khi nhà vừa mới lợp xong đã trở thành nhà rách, Tức bỗn bu! Vì trái rừng từ trên mây chục thước cao, rơi xuống thẳng lỗ. Rồi chưa kể những cành khô, những cành tươi bị gió gãy đỗ sầm sập xuống mái nhà.

«Nhà hầm»

Từ năm 1965 trở đi, chiến cuộc Việt Nam leo thang. Mục đích ác liệt của bom đạn phi pháo dày đặc, bắt cứ lúc nào «người anh em» cũng có thể lẩn dung ra, ngầm, nền từ đó để ra loại nhà hầm, tùy từng nơi, từng lúc và từng người:

Ở chiến khu, trong rừng sâu, loại cán bộ tép riêu, chiến sĩ quèn thì vẫn ở khói khói trên mặt đất. Hầm tránh bom được đào ngay dưới sàn giường, đit vồng hay sát bèn thềm nhà. Có tiếng phi cơ, còi báo động hay bom nổ, đếm một hai ba là chúng ta cùng lật ngang xuống hầm chảng mấp thì giờ gì cho lầm.

Nhưng đối với «cán bộ bụi» những tướng lãnh trong Bộ chỉ huy R, mới thực sự là nhà hầm một trăm phần trăm. Nhà cũng bình thường như những nhà khác nhưng nền nhà là cái hầm đào sâu ngang

đầu người. Bàn ghế, giường đều hạ thỏ. Trọn nền nhà đều được «bứng» đất đi.

Chủ nhân căn nhà bắt kê ngày đêm lúc làm việc, hội họp hay khi ngủ cũng vậy đều ở thấp hơn mặt đất. Như vậy «an toàn» được bảo vệ đến chín chục phần trăm. Bất ngờ bom có rơi cách mười thước cũng chẳng hề hấn gì. Ngoại trừ «cút cò iá trúng miệng chai» trường hợp đó quả là hy hữu, «suýt tịt mạng» mới «chịu phép» thôi.

Đã ở «nhà hầm» thế rồi, chưa đủ! Kế bên vách hầm còn có những lỗ «hàm ếch» khoét sâu vào lòng đất để phòng khi căn cứ bị oanh tạc thực sự. Có gì, chủ nhân sẽ chui vào hàm ếch cho chắc ăn hơn.

Đó là «nhà hầm» ở chiến khu. Còn ở những vùng «gắn địch», «pháo địch» có thể hỏi thăm bắt cứ nào như ở vùng ven đê, vùng Bờ Lời, Hồ Bồ, An Điền, An Sơn vân vân..., «nhà hầm» chỉ là những công sự cá nhân, đóng cọc cảng vồng dưới hầm, bên trên che nylon nóc.

Những lúc phải di chuyển, lo chuyện ỉa đái tắm rửa, nấu cơm thì không nói làm gì, «người anh em» bắt buộc phải ra khỏi «nhà» với ý thức «tranh thủ triệt đế», để cao cảnh giác triệt đế. Cố gắng làm xong nhanh chóng nào nào càng tốt chứng đó để trở về «nhà» g'p.

Tối ngày, «anh em» cứ ở dưới

nhà hầm, nhất định không lên. Học cũng ở dưới hầm. Hội họp cũng ở dưới hầm.

«Nhà hang chuột»

Trong những năm tháng gần đây, chiến trường ven đê quả là găng tột độ. Các kiểu nhà trước đây của người anh em xem ra không còn hợp thời, đất khách nữa. Cái khuyễn hướn «nhà hang chuột» được chiếu cố mạnh.

Nguyên «nhà hang chuột» trước đây chỉ dành cho thương binh nặng ở chiến khu. Đó là những dãy chiến壕 dài cứ 1 quăng được lót cây đập đất cho dày thi một quăng để trồng. Những quăng lót cây, đập đất thi người ta để một tấm ván nhỏ cho thương binh nằm. Mục đích của nó nhằm bảo vệ cho thương binh nặng không xe dịch được an toàn khỏi phải dời tới dời lui mỗi khi có phi pháo oanh tạc. Nó vừa tránh mưa tránh nắng vừa tránh bom đạn.

Nhin xuống những «căn nhà» kiểu này giống y như những đường hầm, những hang chuột, do đó có danh từ «nhà hang chuột».

(Xem tiếp trang 57)

Tướng Nguyễn Chí Thành và căn chờ.



tình đời



TRUYỆN DÀI

Nguyễn Thụy Long

KỲ 7

Tất cả là tại tao, tại tao kiêu hãnh quá, tao đẹp mà, xung quanh tao biết bao nhiêu kẻ săn đón, tao yêu ảnh, nhưng tao làm khổ ảnh, ảnh rất thương tao, nhưng ảnh tự ái, mãi sau này tao mới biết ra những người có tư cách là những người tự ái cùng mình. Tao chơi bởi đàn đùm, ảnh biếu tao đâu có nghe, tao cứ nghĩ rằng tao muốn hành hạ ảnh thế nào ảnh cũng phải chịu, không bao giờ ảnh dám bỏ tao, tao không ngờ ảnh bỏ tao một cách tàn nhẫn, ảnh không thèm nói với tao một câu, tao biết tao không còn ký lô nào đối với ảnh thì đã muộn rồi. Ảnh lặng thinh cho tới bây giờ, bây giờ...

Đôi mắt của Lan ngựa lại nhìn xa vời, nàng rít một hơi thuốc, thở khói ra đầy mũi:

— Bây giờ ảnh bảnh rồi.

— Làm gì mà bảnh?

— Ảnh là một nghệ sĩ...

— Nghệ sĩ hả, ảnh ca cải lương?

Lan ngựa im lặng, nàng ngó qua cửa sổ, nhìn xuống khu rừng trùng điệp dưới tầm mắt mình. Nàng nghĩ đến hình ảnh người yêu xa xưa, nghĩ đến núi rừng Đà Lạt, nơi đó đã in dấu chân chàng, bây giờ thi xa xôi quá rồi, bây giờ không còn gì nữa. Nàng nghĩ đến cuộc đời trôi nổi của mình, bất giác nàng thở dài.

Hình như máy bay lại vừa lên cao, Ri thấy ủ tai, cơn mệt rần rần chạy vào từng thứ thịt mạch máu nàng. Ri quay sang hỏi Lan ngựa:

— Sao lâu quá rồi mà chưa tới chị nhỉ?

Lan ngựa giơ tay che miệng ngáp :

— Cố lẽ phải cả tiếng nữa.

Ri không còn thích nói chuyện hay nhìn qua cửa sổ máy bay nữa, vì bây giờ ngoài đó không có gì ngoài máy trăng tròn điệp, không khí gây lạnh, Ri nãm nghèo đầu sang một bên, nàng nhắm mắt lại. Tiếng động cơ máy bay êm êm ru dần nàng vào giấc ngủ..

Ri ngồi trên một cái ghế xích đu, hai chân bỏ thòng xuống, nàng đặt một bàn chân lên đùi mụ Ba, con mẹ súra móng chân móng tay trong xóm, mụ đang cúi người trên bàn chân nàng, mụ cắt, rữa, cạo.

Miệng Ri ngọt một điếu thuốc lá Salem, trên đầu nàng bóng cây trúng cá râm mát, bóng cây chấp chới với những ngôi sao nắng nhảy múa, Ri thấy chói mắt. Bỗng Ri thấy thằng ma cô Bẩy mang tới một cái dù màu xanh lá mạ đứng bên cạnh che cho nàng, Thằng ma cô Bẩy bây giờ trông dễ thương như một con chó trung thành, nó hiền khô, hai mắt cúi nhìn xuống, đôi mắt hìn như sợ sệt, ngại ngùng khi phải nhìn vào mặt Ri.

Ri thấy mình nằm ở trước một ngôi biệt thự thật lộng lẫy cao sang, nàng đang nằm trong một khu vườn rộng thênh thang, khu vườn đậu kín xe hơi, những chiếc xe hơi bóng loáng, sang trọng, nàng không nhớ mình có mấy chiếc và là những chiếc nào trong đám xe hơi đông đảo kia.

Ở trước mỗi chiếc xe hơi có một người tài xế bận bộ quần áo trắng, đội kết trắng đứng chờ sẵn. Ri không biết có phải họ đứng chờ mình hay không. Nhưng nàng thấy mình lười biếng quá, nàng không

muốn cắt nhóc chân tay. Nàng thấy chân tay mình mỏi rời rã, bỗng con mẹ Ba đầu nậu trong xóm tới qui phủ phục xuống trước chân nàng, hai bàn tay nhanh thoăn thoắt đấm vào bắp chân nàng... Bỗng nàng thấy hai người đàn bà qui gục dưới chân nàng thôi không còn súra móng chân đấm bóp cho nàng nữa, nàng thấy tiếng động, nàng ngó xuống, hai người đang đe nhau vật đùi đùi, thì ra họ tranh nhau để được độc quyền hầu hạ chân nàng. Con mẹ Ba bị con mẹ súra móng chân cút một cái tai, cái tai cút không chảy máu. Con mẹ súra móng tay bị mụ Ba cắn lại mất cái mũi. Trò chơi trông rất là ngộ nghĩnh, mình cần phải thưởng tiền cho chúng nó.

Ý nghĩ vừa lóe trong đầu nàng, bỗng thấy một kẻ mang cái sác tay ra cho nàng, Ri không nhớ tên là gì, nhưng cũng là mặt quen trong xóm, một thằng có vợ làm điểm. Hắn mở sẵn sác tay, ở trong ấy vô khối tiền bạc. Nàng lấy một nắm tiền tung xuống đất, không biết người ở đâu kéo đến đóng nhir vậy, họ cấu xé nhau, tranh cướp nhau, những tờ giấy bạc bay phoi phoi trên đầu họ. Ri thấy mình nóng bức vì đám người đông đảo kia, bỗng một kẻ tới cạnh nàng cầm quạt lồng phe phẩy, nàng ngó lên, không ai xa lạ, người đàn bà ấy là chủ cũ của nàng. Một người khác hinh như đoán biết nàng khát nước, cô ta bưng một ly nước bạc hà đến.

— Xin mời cô xơi nước.

Ri mở bừng mắt, người tiếp đãi viên hàng không cầm ly nước đưa trước mặt nàng :

— Mời cô dùng nước.

Ri ngồi ngàng, nàng bàng hoàng vì giấc mơ vừa qua của mình. Nàng đỡ lấy ly nước trên tay cô tiếp đãi viên hàng không, nàng li nhí cảm ơn. Cô ta trao cho Ri một khay thức ăn, trên đó có một khúc bánh mì thịt nguội, một trái chuối và vài ba chiếc kẹo. Cô ta có vẻ săn sóc đến Ri;

— Cô ngủ mê, chắc là một giấc mơ đẹp, tôi thấy cô mỉm cười nhiều lần. Uống ly nước này trước đã cho tỉnh ngủ.

Chất nước ngọt mát lạnh trôi vào trong cổ họng nàng. Lan ngựa cũng vừa tỉnh giấc ngủ, nàng ngáp, lại ngó ra ngoài cửa sổ :

— Minh tới đâu rồi nhỉ?

Ri uể oải ăn khúc bánh mì :

— Ai biết, không nhìn thấy gì bên dưới hết trọn.

— Ủ mày nhiều quá.

Khúc bánh mì thịt nguội giúp cho Ri tạm no bụng, nàng hỏi bâng quơ :

— Không biết mấy giờ mới tới há chị Lan ?

— Cố lẽ cũng sắp tới.

Ri vẫn bàng hoàng về giấc mơ của mình, nàng thấy tiếc nuối, nàng muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp, hy vọng nàng sẽ tìm lại được giấc mơ chưa trọn vẹn. Nhưng nàng không tài nào ngủ được nữa, nàng ngó xuống bàn chân đèn đùi của mình những móng chân vẫn thế, không có gì thay đổi hết, đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ đẹp vậy thôi.

Ri chợt hỏi Lan ngựa.

— Chị đã bao giờ nằm mơ thấy mình thiệt là sung sướng chưa ?

— Thỉnh thoảng.

— Vui há chị.

— Thức dậy buồn thấy mẹ.

Lan ngựa nói tiếp, giọng chán đời ;

— Một lần tao mơ thấy mình thiệt là giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ đầy nhà đầy cửa, tao sống như một bà hoàng. Khi tỉnh dậy tao thấy mình nằn nề một thằng khách chơi bài ngay vang như sấm sét, tao chán quá chừng, thường thì mình khôle quá mình hay nằm mơ thấy mình là triệu phú, tao thấy lâng nhách à.

Lan ngựa ngó Ri :

— Bộ may mắn nằm mơ sao ?

Ri gật đầu :

— Dạ mới nằm mơ, em thấy mình thiệt là giàu đói chị.

— Giống tao hồi trước, tao cũng thấy mình thiệt là giàu vây đó, may thấy tiếc khi tỉnh dậy không ?

— Tiếc chứ, chắc không bao giờ em còn nằm mơ thấy nữa.

— Tao thì nằm mơ thấy tới ba lần lận, lần nào cũng giàu hết.

— Người ta nói nhiều khi nằm mơ cũng là một cái điềm báo trước phải không chị ?

— Có thể, tao nằm mơ tới ba lần lận nhưng có thấy gì đâu.

— Biết đâu vụ đi này không tốt, chị lấy được một thằng Mỹ oanh chị về Mỹ với nó.

Lan ngựa thở dài, nàng mở cái bôp lấy gương ra soi mặt, tô lại phấn son :

— Tao già quá rồi, nhiều khi nhìn thấy mặt mình tao sợ luôn, bỏ phấn sáp ra tao như một người bệnh hoạn da xanh lét, chíc mấy thằng Mỹ trang không đứa nào thèm lấy tao, họa hoản có thằng Mỹ đen, mấy cái thằng linh hạng bét. Ri lại nghĩ đến thân phận mình, nàng lắc đầu chán nản :

— Chị đâu sao còn hy vọng, còn em chắc suốt đời chỉ đi ở đây.

— Đừng nghĩ bậy, biết đâu không có một thằng Mỹ đen yêu mà ?

— Không đâu chị, chúng nó đâu có ngu.

Lan ngựa lấy thuốc lá Salem mời Ri một điếu, Ri thấy buồn buồn, nàng lấy một điếu thuốc lá gần lên môi, không khí lạnh lùng, hút một điếu thuốc lá Ri thấy thú vị.

Máy bay hình như xuống thấp dần, xuống dưới đám mây trắng. Ri đã nhìn thấy mặt đất, một bên là vùng biển xanh ngắt. Ri nói với Lan ngựa :

— Chắc sắp đến rồi chị nhỉ.

— Ủ cũng sắp đến.

Lan ngựa xem đồng hồ :

— Máy bay bay được hơn hai tiếng đồng hồ rồi đó.

Ri chợt thấy trời mù mịt, hình như là trời mưa lớn, máy bay trao qua trao lại, mặt kính mờ hơi nước. Đèn bật, đèn tắt, đèn bật, đèn tắt, đèn an toàn Ri hốt hoảng :

— Sao vây chị Lan.

— Chắc là bão?

— Trời ơi, máy bay rớt thấy mẹ.

— Rót sang tôi chờ sao, tao đâu còn thiết sống nữa, chán đời thấy mẹ.

Một người đàn bà ngồi ở băng ghế sau chồm lên:

— Cảm miêng lại, ăn nói dài dặc đồ..

Lan ngựa tinh khôi, nàng vẫn hút thuốc lá, một người tiếp dãi viên phải tội nhác nhở nàng tắt thuốc.

Nàng quay sang Ri:

— May sô không?

Ri không biết trả lời ra sao, nàng chưa đến nỗi chán đời như Lan ngựa, nàng chỉ mỉm cười nụ cười, nhoàm vẻ lo lắng. Lan ngựa nắm lấy cánh tay bạn:

— May còn yêu đời lắm, chờ tao thì không còn thiết gi nữa, sống cũng như chết rồi.

Máy bay bớt chao qua nghiêng lại, trở lại mức bình thường, hành khách thở phào nhẹ nhõm. Máy bay đang lượn vòng hạ cánh xuống phi trường. Ri nhìn qua cửa sổ, nàng thấy phi trường hiện ra dưới m t nàng, trời mưa mù mù. Vậy là tối nay rồi. Ri không thể nào đoán được nơi này cách xa Saigon bao nhiêu cây số, nhưng chắc là xa lắm.

Phi cơ đã hạ cánh xuống phi trường an toàn, Ri thấy lòng mình hồi hộp, nàng ra cửa phi cơ, nàng cố rướn cao cổ nhìn xuống sân bay, nàng bỗng reo lên:

— Chị Lê!

Lan ngựa đã nhìn thấy Lê, Lê ra tận chân thang phi cơ, nàng hỏi với len:

— Tui bay ra đủ không?

Lan ngựa mau mìn trả lời:

— Không thiếu một mạng nào, tao tưởng mày bỏ rơi tui tao chờ.

Bọn gái chơi đã xuống tới chân thang, họ hỏi nhau tí tit, Lê đưa người của mình vào trong phi cảng, mưa như bụi bay kín bầu trời. Lê hỏi rõ bạn:

— Tui bây ăn uống gì chưa?

— Ăn sơ sơ.

Lê vui vẻ:

— Thời tui bây ra tiệm ăn uống với tao, lát minh về An Túc.

Lan ngựa hỏi:

— Xe khudug?

— Từ Qui Nhơn này tới đó khoảng ba chục cây số thôi.

Ri đi theo các bạn, nàng nghĩ đến nơi mình sẽ tới, Nàng không thể ngờ được cuộc đời nàng lại có ngày trôi nổi đến nỗi xa lạ này.

Lê luôn miệng nói chuyện, nàng nói về nơi ở mới, nói về những người lính Mỹ, Đại Hàn. Nàng đưa cả bạn ra quán ăn, nàng nói nhiều nhất về những thắng lợi Mỹ:

— Bọn lính Mỹ ngoài này sài bánh lám chờ không bắn tiễn như ở Sài Gòn đâu chúng nó mới sang còn ngu lâm, máy thẳng ở Sài Gòn thành tinh rồi, máy quán mở trước thiệt là hốt bạc, mình ra bây giờ còn kịp chán, muộn ít tháng nữa khó kiếm ăn,

Ri cầm cuốc ăn uống, nàng không có ý kiến gì về những dự tính của Lê, nàng nhớ đến giấc mơ hồi này Lê chơi hồi Ri:

— Chị Ri, sao chị làm li vậy, em nhớ chị muốn chết nè,

Ri nhẹ răng cười. Lê hình như không lúc nào chịu để yên cái miệng, nàng hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nàng hỏi Ri về Đức cụ:

— Nó có nói gì về em không chị.

— Trời ơi nó chửi chị vò số kẽ, nó nói thế nào cũng có lần ra hỏi thăm chị.

Lê cười:

— Nó làm đếch gì được em, ra đây thì coi như nó hết đời luôn, nó đừng đến em nó chết mẹ luôn, Mỹ nó nghiên cho tan xác luôn.

— Bộ chị có chồng Huế Kỳ rồi sao?

— Chồng con gì, mình bắt bồ nhằng để nó đưa bạn bè đến ăn uống ở quán mình.

— Quán mình chưa mở mà.

— B.t bồ trước không được sao?

Cả bọn cười ò, Lan ngựa nháy mắt:

— Chị giới thiệu cho tôi một thằng nghe.

— Thiếu giống, mặc sức mà vồ, tôi một su đoàn lính Mỹ lận, chiều nay mình về sửa soạn rồi ngày mai mình bắt đầu khai trương, ngày mai tốt ngày.

— Bộ có đi coi ngày nữa hả?

— Coi chờ sao không, mình buôn bán mà.

Ri nhìn ra ngoài trời, mưa mù mù, thị xã coi buôn bã. Một đoàn xe nhà binh chờ đầy lỉnh Mỹ chạy qua, chúng reo hò àm ĩ chạy ngang 1 cái Bar.

Lê khều tay bạn:

— Đó thấy không, thiếu giống.

Lê trả tiền cơm cho cả bọn:

— Thời mình đi, mình có về tối nay cũng muộn rồi đó.

— Bộ đêđong tối An Túc xấu lắm sao?

— Quốc lộ mười chín mà xấu sao được, con đêđong này dẫn tới Pleiku lận.

Cả bọn đi ra xe hơi chờ sẵn. Chiếc xe chuyên bánh ra ngoài thị xã. Ri nhìn thấy đồi núi phía trước mặt mình, nàng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính, các bạn nàng nói chuyện ồn ào. Bỗng nhiên Ri thấy mình buồn buồn, nỗi buồn không duyên cớ. Chiếc xe leo lên một ngọn đồi, Ri nhìn thấy n hững người lính Mỹ bận áo mưa rộng thùng thình đứng gác ở sườn đồi.

Mưa mù làm mờ cửa kính xe hơi.

VI

Khu giải trí An Túc nằm ngay cạnh quốc lộ 19. Trong khu giải trí qui tụ chứng săn chục quán bán ba. Tại đây các chủ quán được tự do hành nghề. Suốt ngày lính Mỹ, Đại Hàn ra vào tấp nập. Quán của Lê lấy tên là Chicago nằm cuối dãy, khách khá không đông lâm, phải nói là đói, Máy nhà ở phía đầu dãy đã thiết kế để lín vào khu, buổi tối vắng vẻ, có vài thằng Mỹ đến vào ngồi uống bia nghe nhạc,

trong khi đó những quán phía trước đông nghẹt khách hàng. Máy thẳng đèn không thể ngồi được với bọn trắng, chúng phải trốn đến chiếc quán vàng và này ngồi cho yên thân.

Đám gái chơi bị dụ sang những quán đồng khách gần hết. Còn vài đứa ngồi bâu vào hai thẳng đèn, toàn những thứ xòn xòn như Lan ngựa. Lê nhìn trời mưa hán nản, bao nhiêu là hy vọng lúc ra đi bây giờ không còn gì. Nàng tự nhủ biết thế mình cứ ở Sài gòn kiếm ăn cò con lại sướng cái thân. Nàng nghe tiếng nhạc àm ĩ ở mấy quán đồng khách nàng thấy thèm, nàng chỉ mong quán mình có chừng mười thẳng Mỹ mỗi đêm cho đỡ tủi, vậy mà chưa bao giờ quán nàng có được tới con số đó, suốt từ khi mở cửa hàng đến giờ...

Lệ buồn bã bỏ quán vào nhà trong ngồi, Ri đang ngồi giặt quần áo, nàng ngược lên nhìn bạn ái ngại:

— Quán vàng quá phai không chị?

Lê gật đầu:

— Buôn bán cái điệu này chắc chết quá, có một két la ve mà một tuần nay không hết.

Nàng thở dài thườn thượt:

— Minh tốn biết bao nhiêu tiền mua giấy máy bay cho gái ra ngoài này chúng nó bỏ đi hết trơn, biết vậy tôi không tính đến chuyện làm ăn này thì đâu có khổ.

Ri chỉ còn biết âm thầm chia sẻ nỗi buồn với bạn, nàng cúi gầm mặt trên chậu thau quần áo. Lê nói tiếp:

— Nếu quán mình ở ngoài đầu thì đâu đến nỗi ể àm vậy, ở tuốt tận trong két xo này có ma nào tới.

Ri đã giặt xong chậu quần áo, nàng xả mấy nước nữa, nàng chán nản quá chừng, nàng quý mến Lê, nàng không thể bỏ Lê đi như những kẻ khác, mặc dầu có nhiều người dù nàng, không phải để làm gái mà làm người hầu hạ cho gái.

Lê vẫy Ri đến gần mình.

— Chị Ri à, em nói chị chuyện này.

Ri tới bên Lê, nàng ngồi xuống giường.

— Chuyện gì đó chị?

Lê cười mệt mỏi:

— Chắc tôi phải dẹp quán quá chị à.

Ri lặng thinh, nàng không có ý kiến gì, Lê nói tiếp:

— Tình trạng này còn kéo dài nữa chắc là tôi chịu không thấu.

Ri an ủi bạn:

— Gặng được không chị, hay là chị vò Saigon kiêm thêm một ít gái mới.

— Kiếm làm mẹ gì nữa, không lẽ mình làm mọi

cho chúng nó hoài à, được con nào kha khà chúng nó sang quán khác ráo trọi.

— Ưa kẹt thiệt, hay là mình làm lại cho sang hơn đẹp hơn, tôi thấy quán mình xập xê qua.

— Tiền đâu mà làm sang, con mẹ bồ tiền cho tôi khai thác lại ra đây kiếm chuyện với tôi, thiệt là mệt quá chừng, mẹ hăm sang lại quán, mà tôi không hami nữa, nó muốn lấy lại quán lúc nào cũng được, tôi trả liền.

Nàng ngó bạn:

— Tôi nghe nói có mấy nhà muốn dụ chị sang làm việc, tôi nghĩ chị cứ sang đi, ở với tôi chỉ có chết đói.

Ri chán thành:

— Đầu có được, tôi không bao giờ bỏ chị hết, mình có rau ăn rau, cháo ăn cháo, mình còn nghĩa với nhau chờ đầu có phải vì đồng tiền,

Lê cảm động, nàng chớp chớp mắt:

— Không tôi nói một cách thiệt tình đó, tôi hiểu tình nghĩa của chị đối với tôi, chị cứ đi, không phải nghĩ ngại gì hết.

Ri nắm lấy tay bạn:

— Chị đuối em đây à chị Lê?

— Ờ sao lại kêu là đuối, em bầy tỏ sự lợi hại, chờ không lê ôm nhau chết chùm sao? Em cảm ơn chị, chị đã không bỏ em, nhưng mình phải thực tế chị a.

Ri và Lê cùng nghĩ đến những ngày ở Saigon, những kỷ niệm đó gắn liền tình bạn giữa hai người. Lê tâm sự:

— Em đang làm chủ không lê mình lại đi làm gái cho nhà khác thì coi không đợc chút nào, nếu làm gái cho một quán nào đồng khách thì mình no, mà lại chẳng phải lo lắng gì. Nhưng chót làm chủ rồi, em đành chịu, em định bỏ nơi này đi, mình ra Qui Nhơn kiếm ăn, chị đi với em không?

— Em đã nói chị đi đâu em đi đó mà.

Lê cười buồn:

— Cái thân làm điểm mà cũng mệt, ngày mai em cho bọn kia nghỉ hết rồi mình trả lại cái quán này.

— Minh đi hả chị?

— Đi chờ ở đây làm quái gì, nếu ở Qui Nhơn không sống nổi mình về Cam Ranh.

Chợ có tiếng ồn ào ngoài quán, tiếng la ó on xóm. Lê nghén cõi nhìn ra.

— Không biết chuyện gì ngoài.

Nàng cúi xuống tim guốc, chay với ra ngoài nhà. Ri cũng chạy theo. Bốn năm thẳng Mỹ đem xum xít quanh một thằng nǎm dưới đất, chúng lấy mì xoa bǎng bó cho một thằng bị thương ở đầu, máu chảy ướt cả áo trận.

Lê hỏi Lan ngựa:



— Tại sao vậy mầy ?

— Thằng đèn bị thương ngồi uống ở quán bên kia bị bọn trang đánh, nó chạy sang đến đây thi xiu.

Ri than phiền :

— Thiệt là xui tận mạng, nó mà chết ra đây thì mình cũng rầy rà to, dẹp mẹ nó quán đi cho rồi.

Bọn Mỹ đèn bàn tán gì với nhau, một thằng đứng dậy đi ra khỏi quán, Lệ càng sợ, nàng nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra, nàng cuống lên nói với Lan ngựa :

— Mày có làm cách nào đuổi được bọn này ra khỏi quán tao không, lát nữa chúng nó phá quán mình cho coi.

Lan ngựa phì phèo hút thuốc lá :

— Kệ bố chúng nó, cho chúng nó phá xập cái quán này luôn cũng được, chị cũng đang muốn dẹp mà.

Ri tờ mờ ra xem thằng bị thương ở đâu, nàng cúi xuống, bọn đèn nhìn nàng chừng chừng, chúng nó lại nói với nhau gì đó. Ri ngồi xuống cạnh thằng bị thương xem lại vết thương, đòi mắt thằng bị thương nhầm nghiền.

Lan ngựa nói với Ri :

— Thằng bị thương là đại úy lận chờ không phải các kê đâu, mày đừng đụng vào nó Ri à.

Ri đứng dậy chạy vào trong nhà lấy bông gòn, an côn ra, nàng đẩy mấy thằng Mỹ đèn đứng gần nạn nhân ra, nàng kê đầu nạn nhân lên đùi mình băng bó lại :

— Máu ra nhiều quá mà bọn này đứng trơ mắt nhìn.

Nạn nhân rên khẽ, từ từ mở mắt, đòi mắt trắng đã của hắn nhìn vào khuôn mặt Ri. Ri cười với hắn, nàng cầm cái khăn nhỏ lau những giọt mồ hôi trên mặt hắn, thốt nhiên thằng bị thương vòng tay ôm lấy cổ nàng :

— Thanh kiu.

— Ai lô du.

Ri nói đại một câu nàng mới học được, nàng không nghĩ ngợi gì hết. Thằng đại úy da đen chớp chớp mắt, hắn có vẻ cảm động, hắn nở một nụ cười Ri nói luôn một câu nữa :

— Du gi vơ mi đò la.

— Ô kê.

Bọn đèn không biết ở đâu kéo đến mỗi lúc một đong, quán chật nich người, chúng tới trước mặt thằng đại úy da đen hỏi han rồi chia ra ngồi hết các ghế. Lệ cuống lên :

— Chết chạ rồi, chúng nó đến đông quá làm sao bây giờ.

Lan ngựa tươi cười :

— Không sao hết, còn bao nhiêu rượu cô ca mang hết ra cho tao.

Ri :

— Bọn chúng nó nói cho đại úy của chúng vào phòng mày nằm dưỡng bệnh đó Ri, đêm nay nó ở lại, nó không về trại.

(CÔN NỮA)

GIA-LONG thu băng

132, TRƯƠNG-MINH-GIÁNG
SAIGON

(Ngã ba Trương-minh-Giảng
và Kỳ Đồng)



CRYSTAL PALACE

— Nhận thu băng giao gấp.

— Bán băng thu sẵn đủ tất cả các loại nhạc cho tất cả các loại máy lớn, nhỏ.
CASSETTE MONO Stéréo

— Car stéréo — Cartridge

— Xử dụng toàn máy tối tân.

— Kỹ thuật thật tinh vi

— Một rừng băng thu sẵn. Em dịu, kích động, nhạc sống thu tại các phòng trà danh tiếng và các băng học ANH MỸ PHÁP, ĐỨC, Ý, NHẬT bộ nào cũng có học.

— Việc làm thật cần thận

— Nơi có thèm cậy được

Kính mời đến thưởng thức và
chọn lựa.

— Mở cửa từ 07 giờ sáng tới giờ
nghiêm, cả ngày lễ và chủ nhật

GIALONG'S RECORDS

KÍNH MỜI

đối lập với đàn ông

cũng chỉ tại đàn ông

Đàn bà con gái hồi này gặp vận đen liên miên. Mọi mày cô gái nhỏ bất hạnh lở lầm vừa bị bọn đồ tể phá thai đưa vào lò sát sanh. Kế đến gia đình chồng con dân ABC bị sốt rét vì xăng. Quanh đi quẩn lại cũng tại... đàn ông các ông.

Đùng một cái, quả bom kinh tế dội xuống: hỏa. Xăng phóng theo hỏa tiễn, lên 100 phần 100. Hơn 1200 thứ hàng vọt theo xăng. Lương linh, lương Công tư chục hạng tép bỗng nhiên bị cúp hết phân nửa vì vật giá. Chồng con đang rèn la, đang làm một phát thể thao... khỏe vì nước, xác giờ chạy bộ vì xe không uống nổi xăng. Trong khi đó ông Kinh, ông Tài họp báo rần rần. Tính toán tại chỗ, nào 0 phẩy, 0 tám, lu bù. Chưa sao! Chưa sao! Giá cả vẫn còn ù li kia mà. Có nhúc nhích chỉ chút đỉnh thôi. Hãy còn nhẹ lấm. Hãy còn dễ chịu lấm. Gạo Huê kỳ, đường sữa còn tràn đầy, không thiếu, cứ mai dò tự do. Rẻ... rẻ.

Nghe mà ham, nghe mà mê. Sáng mở mắt con đi học, hàng quà đã cát xén khẩu phần. Con nít vừa ăn vừa mếu. Bữa cơm, canh nhạt phèo vì chỉ có nước mà không có cá. Nồi thịt kho, muối nồi mặn đắng miệng. Bếp lạnh. Chạy đi mua dầu hôi. Sáp hàng, chen chân, dẫm chân té ngửa, vẫn không có giọt dầu, dù đã lên giá 220đ một thùng 20 lít, Đàn bà đâu phải là súc voi. Đành xách thùng không trở về, hỏi mấy nơi có hàng «thông cảm». Giá dầu ở đây 300đ một thùng, gạo Huê kỳ cũng đã gút bai cái giá Kt 1450đ một bao 50 ký. Phải xả đủ 1650đ mới có gạo Mỹ vác về nhà. Chuyện sửa 42đ một hộp, đường 38đ một ký là chuyện quá khứ vì mấy thứ đó đã cuộn gói trốn biệt tử.. khuya.

Cái giá ngoài chợ, trong tiệm đã vọt theo ô tô matic dây chuyền cũng uống phải xăng 22đ một lít nên rú ga như điên... Thịt đang 500đ một ký nay bò lên 6,7 trăm. Cá tôm 200đ đã bò lên 250, 300đ một ký, Trứng vịt 110đ một chục, nay lăn lên 140, 150đ. Đó chỉ là một vài nét chấm phá trong bức tranh về hàng nhà bếp... Rồi ông Katê sẽ đi chợ với nhà báo, ông sẽ nhìn rõ tận mắt hỏa lực của trái bom giá cả mà ông vừa dội xuống đầu đám dân rách chúng tôi. May mắn nay các bạn nữ công chức lao công không xe, đã mỉm mặt vì giá chiếc xe Lam đã tăng gấp đôi. Chờ chuyến xe đò, xe hàng đi theo giá của ông. Tài: Ông phẩy 0 tám hụt hơi không thấy cỏ,

(Xem tiếp trang 47)



LINH-TRANG phụ trách



trong nhà ngoài ngõ

trúc ly

Hấp dẫn

Hồi này trên vỉa hè Lê Lợi, Lê Thánh Tôn có mấy hàng nứ trang lưu động của mấy anh khách khi thì xưng là dân Nepal, khi thì Miến điện, bày bán trên sàn xi măng là lệt. Nào chuỗi, nhẫn, bông tai, hạt xanh đỏ tím vàng đủ màu, chớp chói. Hàng coi bộ cũng khá hấp dẫn lôi cuốn được đông các chị, mà cả các ông thích ngắm nghía, các anh bán hàng nói tiếng Việt, tiếng Anh lơ lớ, mỗi lần được hỏi giá một món nữ trang, anh lấy giấy viết ghi giá cả. Các anh lai hay cưỡi. Trà giá bao nhiêu cũng lắc đầu cười, nhưng rồi giá nào cũng bán được ngọc giá. Có điều cần lưu ý các chị khi có ghé hàng này, nên «cảnh giác về cái móm nối thách của các anh bán hàng». Một hạt xanh đỏ, anh bán với giá 300 đồng mà các anh đã kéo cái giá vù bay lớn tới 1500 đồng. Trong chợ Saigon một đôi giá 400 đồng, đã thách 900 đồng, một chiếc sắc tay bán 500 đồng đã thách một ngàn, một chiếc áo ngắn 300, thách 800 đi mua đã sợ rồi. Bây giờ gặp các nhà kim hoàn lưu động ngoại quốc này còn đáng «phục» hơn về mòn thách giá!

Thơm tho

Đây là một cách «làm thơm» được theo chính sách khắc khốc của đàn bà con gái. Hồi này hàng nhập càng đắt lầm. Chúng mình cần tiết kiệm chống lạm phí cho hợp thời. Mà đây là đàn con gái; thì phải «thơm». Xin mách các chị một cách làm thơm «gần đị và ít tổn kém». Nếu trước kia chị có xài nước hoa, nay chai đã cạn hãy khoan thêm bén cho hàng ve chai. Chị mờ nứt chai nước hoa cho vào túi áo quần. Hoặc khi là (ú) quần áo, chị cho vài giọt essence de lavande vào nước phun vào áo quần cho hàng vải mềm đê úi. Chị sẽ có quần áo thơm tho cùng lúc chị cũng được một mùi thơm vừa nhẹ vừa kín đáo. Các chị hãy thử xem.

vào đời

NHÀ AI khói lam lên đó?

sống một cách vật vã, ưu tư, phiền muộn không ngừng.

Từ chuyện tim mướn cho được một căn nhà nhỏ hay cất cho được một gian nhà lá ở ngoại ô xa, đến chuyện tim việc làm, chạy gạo chạy ăn tiền thuốc men, sắm sửa đồ thiết dụng, quả là một nhiêu khê diệu đứng vò ván.

Ngược lại, cũng không thiếu những kẻ quyền quý, giàu sang no say phè phổi vì chiến tranh, họ không tim, không óc, không chút xót thương đồng loại. Kẻ thù, chiến tranh đã giết chết, hành hạ đồng bào họ, họ vẫn đứng vững như những tên ngoại quốc xa lạ, vô tâm. Nếu cần phải giết đồng loại để họ được giàu sang hơn, vinh thân phi da hồn, họ cũng không từ.

Rồi những triều đại, những cái gọi là cách mạng, những chính phủ liên tiếp leo lên đỗ xuống không ngừng từ ấy đến nay. Mỗi lần cách mạng, mỗi lần thay đổi là mỗi lần đời sống càng thêm khó khăn hơn, khổ hơn, cũng như xã hội tăng thêm nhiều điều phi lý, trái ngược hơn.

Đời sống người dân thị thành hôm nay thực là vất vả, bi quan đến cùng cực. Đau khổ nhất, bi quan nhất là giới quan nhân, công chức lương ba cọc ba đồng, cố định trong khi giá sinh hoạt thị trường đua nhau leo thang máy. Những ông Tổng trưởng kinh tế, những «nội các tài ba» vì dân vi nước đã qua tạo nên tình trạng hôm nay, thì mới đây ông Tổng trưởng kinh tế mới, những chính khách lối lạc của hội đồng nội các mới dùng một cái ra

(Xem tiếp trang 46)

TRẢ LỜI

đàn ông «mê»
loại gái nào?

trả lời TH. MAI (Gia Định)

— Em muốn biết thường đàn ông ưa thích loại PN như thế nào? Theo em kè thắc mắc em là một thiếu nữ duyên dáng dễ thương, ngoài ra em ăn mặc rất «chic», rất «à la mode». Đã có nhiều bạn trai chạy theo em. Song em có cảm nghĩ là họ không «mê» em lâu. Em muốn có «bí quyết» buộc con trai phải coi em là một thứ «thần tượng không vỡ»

— Chị khó mà cả quyết với em một loại PN cố định nào mà đàn ông «mê». Theo chị, cái đó tùy «gu» thẩm mỹ, sở thích, nhãn quan và tình cảm của từng người. Có ông suốt đời chỉ ca tụng các cô Wamp, gặp ông khác kêu rầm lên: «không được. Đàn bà con gái có «bắp thịt đê vật» trông không hấp dẫn, trông ngắn lắm. Đàn bà phải mềm, phải nhẹ như cành liễu»

Có chàng ưa các cô có nhiều «chất đàn ông», nóng bỏng nhưn «ăn ngay nói thẳng», thì có ông khác lại chịu các cô e ấp, tê nhị. Anh này đê cao cô hippy, xì po anh khác cho rằng cô bé nhỏ xinh xinh mới gợi cảm. Có ông chỉ lo ngắm nghĩa nếp áo, nét chữ, màu môi son, thì ông khác lại bảo: «Con gái cứ đê «na-tu-ren» là đẹp là tình. Đàn ông rắc rối thế đó em. Nhưng có điều chị nghĩ, là dù thuộc loại đàn ông nào họ cũng thích các cô duyên dáng dễ thương. Em đã có ưu điểm đó. Trong trường hợp em, đối với người bạn trai mà em mến, em cũng nên tỏ ra «chiều cõi» đê họ, hơn là chỉ lo săn sóc «cái tôi» của em. Đàn ông rất ưa được khen, được đê cao. Em nên think thoáng «nhặt» những cái hay của họ mà cho họ «phồng mũi tí chút; đê họ có áo tưởng rằng em đã coi họ khác biệt, «cao cấp» hơn mấy người khác. Đó là «tú» của họ. Em mở đúng tú đó, không cần buông họ, họ vẫn coi em là thần tượng.

Truyện đài...

(Tiếp theo trang 29)

Công sản đã gửi giấy mời mọi người tới dự buổi tiếp tân nhân dịp lập chính phủ «cách mạng làm thời của cộng hòa Nam Việt Nam». Các ngài hồi hộp đến cực độ, nhưng tới 12 giờ trưa cùng ngày thì tin sét đánh làm các ngài muối chết giấc ! Tin từ Hà Nội loan đi cho biết trong chính phủ ma kia chỉ

toàn là ngài của 2 tổ chức do Cộng sản tạo ra là MTGP và LMLLDTDC HB. Nghĩa là các ngài bị vắng luôn ! Đến buổi tiếp tân ngày 11-6-69 có vài ngài như Nguyễn Hảo Kiêng Trần Đình Lan còn chưa tin nên xác mặt tới dự.

Nhưng rồi Trần Bửu Kiếm đã đọc danh sách những người trong cái chính phủ ma chua có đất làm trụ sở hợp pháp kia ! Các ngài có mặt cố làm bộ tươi cười nhưng đến

khi tiệc rượu bắt đầu thì các ngài lỉnh kỉnh hết trọi !

Sau cái vụ vỡ mộng đau đớn này, các ngài định trả dũa bằng 1 đòn tương xứng «tui khốn nó lập chính phủ thì tui minh cũng lập chính phủ.»

Tại sao các ngài không lập chính phủ ? Tại sao khi không Võ Văn Ái lại nhảy ra công bố là đã có thêm một chính phủ ma nữa được thành lập bí mật ở Saigon ? Xin đợi xem hồi sau sẽ rõ.

Nhà ai khói lam lên đó !

(Tiếp theo trang 45)

nghị định tăng thêm thuế trên 1500 món hàng, từ 80 phần trăm đến 600 phần trăm.

Trời ơi ! Các ông ơi ! Các ông đưa ra «biện pháp kinh tế» này, khi các ông giơ tay biểu quyết, các ông có hiểu hậu quả của nó đưa đồng bào của các ông đi đến đâu không ? Trên năm triệu con người trong những gia đình quân nhân công chức ra sao, các ông có hiểu không ?

Các ông làm sao hiểu được. Bởi các ông, những người đưa ra biện pháp, giơ tay biểu quyết đều có ông nào xuất thân trong giới lương ba cọc ba đồng, đâu có ông nào nghèo, đâu có ông nào khốn khổ như P.A tôi, như đồng bào tôi.

Là những chuyên viên lỗi lạc, những bằng cấp cao, các ông giỏi nhất nước thế mà các ông không tìm ra được một biện pháp chống lạm phát nào hay hơn sao ? Chuyên hạ giá đồng bạc, chuyên đồ dồn thuế lên đầu dân đều phải là sáng kiến, đều phải là biện pháp hay của những chuyên viên, những chính khách tài ba. Hết cách rồi sao ? Nếu các ông là phụ nữ như chúng tôi, nếu các ông là người xách giỏ đi chợ, là người nội tướng «trầm đầu đỗ đầu tằm» như chúng tôi, chắc các ông không nỡ nào làm thế !

Chiến tranh còn đó. Tai họa của chiến tranh khôn lường. Đang rằng kẻ xâm lăng, kẻ gây ra chiến tranh phải chịu tội trước nhân dân và lịch sử, nhưng cũng đâu phải hoàn toàn vì kẻ thù CS mà chúng tôi gánh chịu sự thề hôm nay ?

Chuyện của ngày xưa tất nhiên không phải chuyện của bây giờ. Niềm vui nhỏ của ngày thơ, trót vọng hèn mọn muốn được nhìn lại, sống lại những ngày thanh thời, yên bình xưa cũ với mái nhà tranh quay quay, khói lam chiều, với tiếng cười đùa của trẻ tè, với con gió nhẹ lay cành trúc sau hè, ta nghe hồn ta lâng lâng nhẹ, có còn biết bao giờ ? Các bạnơi !

PHƯƠNG ANH

MUA DỄ DÀNG TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

MỘT ĐỊA CHỈ THẬU BĂNG TÍN NHIỆM

TÚ QUỲNH

SỐ 68 LẦU I CRYSTAL PALACE
101 CÔNG LÝ SAIGON.

THÂU ĐỦ LOẠI:

- BĂNG NHỰA — CASSETTE — CARTRIDGE — CAR STÉRÉO
- ĐỦ LOẠI NHẠC VIỆT NAM VÀ NGOẠI QUỐC ĐẶC BIỆT
- DO NHẠC SĨ PHẠM-MẠNH-CƯƠNG PHỤ TRÁCH

PHONG NGƯỚA

Ghé chốc, lở lói, gãi tối đâu ăn lan tới đó
KHÔNG PHẢI THOA PHẾT SƠ SÀI
NGOÀI DA MÀ HẾT, DẦU CÓ HẾT
CHỖ NÀY CŨNG LỞ LẠI CHỖ KIA

Nên uống :
Giải Phong Sát Độc Hoàn

ÔNG TIỀN

TRÊN 30 NĂM DANH TIẾNG

Hỏi các tiệm Hoa-Việt có bán lẻ

NHÀ THUỐC ÔNG TIỀN

P.L. CHOLON K.N. BYT Số 316 — 21-8-62

Cũng chỉ tại đài ông...

(TIẾP THEO TRANG 44)

— Tại nơi hát hính, dân ABC đòi phàn chát «xang là cái giống gì ! Là nhu yếu hay xa xỉ ? « Mọi người được kéo đi vòng vòng để thu hình và đi ra ngoài luon., Không ai thèm «thỏa mãn» cho thứ dàn mạt rệp, không có xe Cadillac mà đi, dù chỉ đài.. thỏa mãn về xang !

— Trong lịch sử mần kinh tế xứ này, chưa có dàn bà. Nhưng chính dàn bà lại luôn nắm chắc tinh hinh sinh hoạt, biết chính xác cái giá xuống lén. Vì vậy dàn bà chúng tôi biết rõ cái giá cả tại nơi hát hính là cái giá.. chỉ để xướng cho êm tai. Ngoài chợ, ngoài tiệm, ngoài đường cái giá đó khác xa. Cao hơn nhiều.

Nỗi khó khăn của ông kinh tế trong thời chiến quả là to tát.. Nhưng dân 3 cọc 3 đồng lại gấp khó khăn cũng to tát gấp trăm ngàn lần cái khó của ông.. Bởi vậy kinh tế cứ thả bom... Dàn bà càng nghèo càng đẻ dữ ! Dàn ông càng đói càng thèm.. quay về «cây nhà lá vườn» Gương Ảnh độ còn sờ sờ đó. Dàn bà VN sẽ giống dàn bà Ảnh độ... Dàn ông VN sẽ nối tiếp nhau mần kinh tế và sẽ mãi mãi mần kinh tế...

Hoa Mướp Đắng

PHẠM
HẢI
HỒ
luật gia

TÂM SỰ VỚI DÂN ABC Ở NHÀ THUÊ

những sơ suất
có thể
bị đuổi nhà

Tôi ở nhà thuê. Các anh ở nhà thuê. Chúng nó ở nhà thuê. Cả một hội những người ở nhà thuê. Cả 1 nửa nước ở nhà thuê. Vấn đề nhà ở đã nghiêm nhiên trở thành trọng đại. Nó liên quan đến chính sách nội trị của Quốc gia, đến sự công bằng xã hội và đến hạnh phúc của người dân.

Phải đi ở nhà thuê đã là một cái buồn, nhưng đang ở thuê mà bị đuổi nhà để rồi không có chỗ trú chân lại là một điều sỉ nhục vĩ đại, cái nỗi nhục của một người «sống vô gia cư, chết vô địa táng» quả thật là nỗi nhục sâu đậm.

Chúng tôi viết bài này dựa trên căn bản pháp lý đang có hiệu lực áp dụng tại Tòa án, căn cứ vào các đạo luật nhà phố, các án lệ Tòa án và Thông Tư Nghị Định của chánh phủ liên hệ đến nhà phố. Tuy nhiên người viết chỉ cốt ý trình bày những điều cần thiết đối với người ở nhà thuê. Vì chúng tôi thấy rằng đã có hơn 1 lần, người thuê phải thất kiện, bị đuổi nhà, chỉ vì so xuất không để ý đến khía cạnh luật lệ và khế ước mướn nhà của chủ.

Trước khi xét đến những khía cạnh của luật lệ chúng ta hãy kiểm điểm sơ lược 2 đạo luật nhà phố hiện nay.

I.— Hai đạo luật nhà phố.

1/ **Dụ số 4.**—

Dụ số 4 ngày 2-4-1953 qui định mối tương quan giữa người cho thuê và người thuê hay người chiếm ngụ ngay nhà để ở hoặc để dùng về thủ công, nghề nghiệp.

Điều đáng chú ý là điều 17 Dụ này cho người thuê có quyền được lưu cư, nếu căn nhà đã xây cất từ trước ngày 1-7-1947. Bằng đủ mọi

cách người thuê phải chứng minh trước tòa rằng căn nhà họ đang thuê xây cất trước 1-7-1947. Thi dụ : giấy phép cho xây cất của cơ quan hành chánh, giấy tờ của sở thuế vụ v.v...

Nếu nhà xây cất sau ngày 1-7-47 người thuê không được hưởng quyền lưu cư. Tức là chủ có quyền đòi nhà khi mãn hạn hoặc người thuê đã vi phạm nghĩa vụ của mình

2.— **Dụ số 17**

Dụ số 17 ngày 3-6-1953 qui định mối tương quan giữa người cho thuê và người thuê nhà dùng để làm kỹ nghệ hay thương mại.

Đạo dụ này không dành quyền lưu cư cho người thuê, vì lý do rất dễ hiểu là không phải người thuê để ở mà để buôn bán, làm kỹ nghệ. Tuy nhiên, người chủ muốn đòi lại nhà cũng phải theo 1 vài điều kiện luật pháp dự liệu nhất là không thể có tánh cách tranh thương đối với người thuê nhà.

Đó là 2 đạo luật mà người ta gọi là chế độ đặc chế về nhà phố, đó qui định mối tương quan giữa 2 đảng chủ phố và người thuê phố.

II.— Khế ước thuê mướn

Về phương diện dân luật, khế ước hay giao kèo là sự thỏa thuận giữa 2 người hay nhiều người ký kết với nhau để thực hiện một công việc gì. Khế ước có hiệu lực ràng buộc giữa các người ký ước như là luật pháp vậy, miễn là khế ước đó không có những điều khoản xâm phạm đến thuần phong mỹ tục hay trật tự quốc gia. Thi dụ : hai người ký khế ước hùn hợp tiền với nhau để

mở một nhà chứa điểm, tổ chức 1 sòng bạc chẳng hạn,

Loại khế ước này trở thành vô hiệu lực, không ràng buộc được người đối ước, bởi lẽ việc chứa gái mãi dâm và tổ chức sòng bạc bị hình luật ngăn cấm và trừng trị.

Khế ước viết (hay thành văn).

Dân ở nhà thuê thường ký khế ước thuê mướn phổ với chủ. Trên nguyên tắc, nó là loại khế ước tương thuận, nghĩa là có sự đồng ý của cả hai bên, nên ràng buộc cả hai bên. Nhưng trong thực tế,

chủ nhà thường viết sẵn khế ước với các điều khoản khắt khe đối với người thuê. Người thuê, một mặt đang cần nhà để ở hay để kinh doanh, mặt khác cũng không ngờ rằng sau này chủ nhà cũng chẳng gây khó khăn cho mình làm gì, cũng chẳng đầy mình vào cái bẫy của khế ước làm gì, vì chủ nhà là người giàu có, đâu có gạt gẫm người thuê nghèo túng làm chi v.v... nên người thuê thường nhát mặt ký đại vào tờ khế ước mà không ngờ rằng về sau này mình sẽ bị đuổi nhà 1 cách dễ dàng.

Thành thử ra có thể nói, đây là 1 thứ luật pháp của chủ nhà đặt ra, bắt người ở thuê phải theo thi đúng hơn.

Trong khi ở thuê, người thuê nhà vô tình thường m.c phải 1 số những cái bẫy của khế ước ngăn cấm người thuê như :

— Người thuê không được quyền cho thuê lại hay cho sang lại.

— Người thuê không được sửa chữa nhà nếu không có sự đồng ý của chủ nhà.

— Người thuê không được cho câu điện nước.

— Người thuê phải trả tiền nhà sòng phẳng và đúng kỳ hạn v.v...

Có những khế ước qui định rất tinh vi, dài hàng chục trang giấy in trong đó ràng buộc người thuê rất ư khắt khe. Công ty Hồi Bon Hoa (Chú Hỏa) đặt ra khế ước cấm người thuê nhà không được tự ý gần ăng-ten máy vò tuyến truyền thanh hay truyền hình trên mái nhà, không được đóng đinh trên tường nhà v.v... Quy vị thấy họ kỹ lưỡng một cách ghê gớm không?

Ấy thế mà chúng ta thuê nhà sơ suất phạm vào 1 điều khoản nào của khế ước, là chủ có thể cản cứ vào đó kiện tại Tòa Án đòi trực xuất nhà. Chúng ta có thể ngạc nhiên nếu thấy người thuê thất kiện bị đuổi nhà và nghỉ ngõ Tòa Án sao không bênh vực dân nghèo ở thuê, sao không thông cảm cái tiền thuê, một trong những vi phạm sau này chủ có thể cản cứ vào đó để làm cho ta thất kiện bị đuổi nhà.

Khế ước là kết tinh của sự thỏa thuận của cả 2 bên, chẳng lẽ khế ước vô thời hạn cứ ràng buộc ngoài ý muốn của 1 bên suốt đời, đến lúc chết hay sao? (trừ khế ước hôn nhân, chỉ chấm dứt vì những lý do khác luật định, chó không phải vì cái tánh chất vô thời hạn của nó).

Loại khế ước miệng này rất bất lợi cho người ở thuê. Bất kỳ lúc nào, chủ nhà muốn cung có thể đơn thưa trước Tòa án để «đòi» người thuê nhà ra khỏi nhà của họ. Vậy nên, dân ABC đi ở thuê phải đề phòng tránh loại cho thuê miệng này, cần đòi hỏi chủ nhà giao cho 1 giấy thuê mướn.

Chủ nhà thường thưa ta về sự chiếm ngụ và quyền hay chiếm ngụ bất hợp pháp, để xin Tòa cho lệnh trục xuất. Ta phải cẩn thận đối phó với chủ nhà bằng cách chứng minh ta là người ở thuê hợp pháp cho Tòa tin. Tuy không có khế ước viết, không có biên lai trả tiền nhà. Song, ta vẫn chứng bằng nhận chứng biết việc đó, ta cũng trình Tòa bản sao tờ khai gia đình chứng tỏ ta là người thuê theo khâu ước hợp lệ, nếu không thì không bao giờ Chủ nhà lại đề yết cho ta ở đến nay mới di thưa ta về việc chiếm ngụ và quyền.

Kỳ sau : quyền của người thuê nào được xin ngưng thi hành bản án đuổi nhà và quyền tiền mãi của dân ABC)

Hộp thư tòa soạn

LÊ VĂN QUANG.— Đã nhận được thư và truyện ngắn. Truyện đang đọc, chưa đọc hết nhưng xem đoạn đầu có vẻ được, sẽ trả lời sau.

TRIỀU LYNH.— Hãy cố gắng. Thư chưa đăng được. Bị thương gãy tay mà viết được như vậy là đẹp làm rồi. Chúc mau lành bệnh và nhớ gửi cho sáng tác khác.

KHÁCH SỐNG THU.— Xin đa tạ về những lời ông viết trong thư. Hy vọng ngày gần đây báo Sống sẽ sống lại và sẽ cố gắng thực hiện điều ông đề nghị. Về vụ «bình định nông thôn» chúc không «mừng» đâu. Chúng tôi đã hiểu những gì ông không thể nói.

VƯƠNG PHONG LAN.— Chữ cõ khó đọc quá. E rằng đưa sáp chữ sai hết. Chọn một trong hai bài : «Buổi sáng nào».

VÕ THÁI TRINH.— Hà và Tú nhờ nhắn cho ông biết : vẫn «Chịu đời không thấu». Chịu tủm lum không hay, làm sao càng tể nhị càng tốt. Trông đợi những bài sau và đặt rất nhiều hy vọng.



Các tay nhậu
sành điệu nhất
chỉ thích
thưởng-thức :

Cognac

MARTELL

Hội thảo...

(Tiếp theo trang 31)

phải làm — nhưng mặt khác không để cho những đòi hỏi này làm nặng nề thêm cuộc chiến đấu mắt còn vì những nhu cầu lớn hơn, quan trọng hơn — nhưng nhu cầu trước hết mọi nhu cầu đó là những tự do tối thiểu và quyền sống không bị đe dọa thường trực...

PHẠM HẢI HỒ : «Người thuê có nhà» «người cày có ruộng» là vấn đề quân bằng tài sản, vì vấn đề quân bằng tài sản để bớt chênh lệch trong xã hội, chính phủ có chính sách «người cày có ruộng» dựa vào đó chúng ta cũng có thể tranh đấu cho «người thuê có nhà» như báo «Đời» chủ trương... Còn những vấn đề như là chỉnh trang đô thị đi lại chỗ ở gần chỗ làm, những cư xá, những chung cư lý túc là những việc không bao giờ làm được. Chỉ có những đô thị như TOKYO, PARIS mới có thể thực hiện lần lần được thôi... Chúng ta có thể đề nghị hai giải pháp để giải quyết những lo lắng khổn khổ của người ở nhà thuê một là như một cuộc cách mạng bộc phát... là truất hưu, hai là một các tiệm tiến hơn, như là xây những chung cư bán trả góp cho quần chúng... Thêm nữa chúng ta phải gọi đây là một cuộc cải cách nhà đất mới đúng, vì ngoài chủ nhà còn có chủ đất, chủ đất ở đây là Tàu, Tây, Chà...

LÝ-ĐẠI-NGUYỄN : Truất-hưu. kiểu quốc-gia :

Chúng ta có thể dùng biện-pháp truất hưu bằng cách mua lại ruộng đất của những địa-chủ quá nhiều đất chia cho tá-diền... để áp-dụng cho người thuê có nhà.., chúng ta không chấp nhận được những kẻ ngài không có thể hưởng hoa lợi nhiều gấp hàng trăm ngàn lần những người cày cấy... chúng ta cũng không thể chấp nhận được người đang sống ở ngoại quốc có hàng chục căn nhà ở đây, căn cho thuê, căn bỏ trống cho.., bàn ghế... ở người gác-dan thì ngủ ở bếp... phải giải-quyết những nguyên tắc này trước đã thi hiện tại mới nói đến chuyện chiến thắng CS được và trong tương-lai xa mới có cuộc cách-mạng xã hội được...

Biện pháp truất hưu của quốc gia khác với chính sách ăn cướp của Cộng Sản... Cộng sản truất hưu còn đấu tố thêm nữa kia.., chúng ta truất hưu bằng cách mua lại bằng cổ phần trong những công ty quốc doanh..

Báo «Đời» đứng ở phía cực tả, chúng tôi không hỗ trợ, không chủ trương những cuộc tranh đấu, hoặc truất hưu bằng bạo lực.., nhưng phải đi tới sự hợp lý hóa của cuộc sống con người trong xã hội...

VÕ TÔNG : Người chưa có nhà phải có nhà. Như vậy trên phương diện chuyên môn giải quyết đầy đủ nhà cho người ở thì người thuê có nhà không còn là vấn đề phải giải quyết nữa vì vấn đề đã được giải quyết... người thuê hoặc người chủ ai cũng có nhà để ở cả, không ai được ngủ ngoài đường... Vấn đề chỉ còn trên phương diện chính trị.. và như thế thì

phải đặt vấn đề là «người chưa có nhà... Có nhà phải có một mái nhà mà mình làm chủ thi vấn đề mới đúng.

ĐỖ-QUÝ-TOÁN : Tôi đồng ý trên phương diện chính trị «người thuê có nhà» chưa cần thiết bằng những người chưa có nhà và chúng ta phải chú ý tới những người sống trong những ngôi nhà không xứng đáng với nhân phẩm của họ... Tôi muốn lấy những khu nhà trên sinh lầy ở Vĩnh Hội... có những ngôi nhà ghép bằng mây mảnh ván... những căn nhà dơ dáy như những chuồng heo... chuồng chó.

HUỲNH VĂN NHU : Trên một khía cạnh khác tôi cũng xin góp ý thêm... Có nhiều người thuê nhà từ mấy chục năm nay, già thuê nhà rất rẻ chủ nhà muốn bán, người thuê thừa sức để mua nhưng họ không mua họ để dành số tiền đó đầu tư chuyện khác kiếm nhiều lợi hơn... trở lại việc «người thuê có nhà» chúng ta có thể总结tất thành hai vấn đề để bàn thảo.

— Thứ nhất : giải quyết cấp bách giữa người thuê và chủ nhà sao cho giá thuê hạ hoặc là người thuê nhà có thể trả góp để mua lại căn nhà đó.

— Thứ hai : giải quyết cho người chưa có nhà, hoặc người có nhà không xứng đáng với nhân phẩm của họ có một căn nhà do họ làm chủ.

ĐỖ QUÝ TOÀN :... Cái bất lực, cái ưng thối của hành chánh, tư pháp chúng ta...

Chúng ta thấy rõ hai nghịch cảnh, đó là một điều hầu hết người thuê những căn nhà không ra gì phải trả một giá quá đắt.., đắt khác có những người cứ đi chiếm nhà của người ta thuê với một giá rẻ mạt, trong lúc dư sức mua căn nhà đó thì lại đem tiền đi đầu tư việc khác kiếm lợi... tôi cũng vừa đọc một vài đoạn trong quyển luật về nhà phố hiện có ở đây, tôi thấy giá thuê nhà mà chính phủ quy định rẻ mạt không thực tế, không đuổi kịp với vật giá tăng rất mau... Tôi nghĩ rằng đó là bất lực, cái ưng thối của hành chánh, tư pháp chúng ta... Tôi xin anh Hồ với tư cách là 1 luật gia cho biết ý kiến.

P. HẢI HỒ : Chúng ta có 2 đạo luật 4 và 17 vào năm 1953 của Bảo Đại ký. Hai đạo luật đó đều nói đến những nhà cửa xây cất trước năm 1947... còn thuê nhà bằng khế trước riêng thì đó là quyền tự do giữa người đi thuê và chủ nhà.., đó là hai đạo luật duy nhất về nhà phố và đã quá lạc hậu... Cũng có luật dành cho người thuê nhà quyền ưu tiên mua nhà... nhưng thực tế thi người đi thuê không mua nổi những căn nhà quá đắt. Bởi vậy để giải quyết cấp bách, giải quyết cấp tốc chúng ta cần yêu cầu lập pháp có một đạo luật, nhờ đó mà người thuê nhà mới có nhà ở được... cũng như Tổng Thống vừa tuyên bố tư sản hóa ở đô thị.

LÝ-ĐẠI-NGUYỄN : Theo tôi, nếu có quyền tôi sẽ hạn chế số diện-tích xây cất là bao nhiêu thước đất cho mỗi người là tối đa. Phần đất còn lại phải bán cho chính phủ, hoặc đánh một thứ thuế thật nặng, nặng đến nỗi họ không có đủ sức mà chịu được... không thể có những người có hàng mẫu tây đất ở thành phố trong khi hàng trăm người khác chen chúc trên một mảnh đất nhỏ...

VÕ TỔNG: Truất hưu ngay đất Tàu Tây Án làm chủ, hiện nay thực ra có nạn thiếu nhà, vậy thì làm thêm nhà mới là vấn đề chính... tôi cũng xin lưu ý về điểm này chính phủ thường cũng có xây các cư xá các chung cư cho dân chúng mua trả góp, nhưng hầu hết những người mua đều bán trở lại lấy 1 số tiền rồi trở về ở những khu lụp xụp... lại và đòi thêm nhà mới, mặt khác những kẻ nhiều tiền mua thêm những căn nhà này cho mướn lại với giá cát cát... chúng ta phải lưu ý những nhà làm luật trên thêm những khía cạnh này...

Riêng về các chủ đất Tàu Tây Án... đã làm giàu lớn trên những đất đai họ chiếm hoặc mua rẻ thời Pháp thuộc, chúng ta nên truất hưu ngay không lời thời gian...

HUỲNH VĂN NHU :

Chúng ta nên chấp nhận một nguyên tắc đại cương nào trước cái đã rồi hãy bàn các chi tiết sau... Ví dụ như ta cũng đồng ý là những người thuê phải làm chủ căn nhà mình thuê... và làm chủ bằng cách nào... bằng lối cách mạng bột phát, hay là tiệm tiến như ông thẩm phán đã nói hay cách nào khác nữa...

PHẠM HẢI HỒ: Tôi thi chọn giải pháp cách mạng bột phát, chúng ta để nghị với các dân biểu soạn dự án truất hưu,, để trình và xin Quốc hội biểu quyết,, chúng ta phải làm ngay không thể mất từ bao nhiêu năm nay và lâu hơn nữa để chờ kế hoạch chỉnh trang đô thị... Đã có nhiều người thuê nhà, räch bụng, nhiều người tự tử và không thiếu những vụ đỗ đạc bị liệng luôn ra ngoài đường. Chúng ta cần phải có một đạo luật mới giải quyết đợc vấn đề này...

NGUYỄN HỮU ĐỐNG: Chúng ta có còn những giải pháp nào khác nữa không?

TRẦN PHI HÙNG: Xin lỗi vì công việc mà đến trễ, tôi nghĩ rằng việc xây cất chung cư, hay cư xá nếu để cho chính phủ làm thì lâu thật vì chính phủ còn bao nhiêu việc phải làm, nhưng nếu có tư nhân đứng ra tổ chức với sự giúp đỡ tích cực của chính phủ thì vấn đề giải quyết rất dễ dàng... như những hợp tác xã kiến ốc của chúng ta... những giải pháp này đã đem lại thành công mỹ mãn ở Suede, ở Mỹ...

Như vậy, cấp thời phải giải quyết những yêu cầu giữa người thuê và chủ nhà, chủ đất nhưng vẫn song hành thực hiện những công tác xây cất nhà trả góp mới và chỉnh trang đô thị được mà tôi nghĩ rằng có thể làm nhanh chóng được...

NGUYỄN HỮU ĐỐNG:

Đến đây chúng ta càng thấy rõ có hai việc song hành cần giải quyết, thứ nhất là cần một đạo luật để giải quyết giữa người thuê và chủ nhà, chủ đất,

việc này cần phải vận động với lập pháp mau có dự luật. Việc thứ hai Chính phủ và tư nhân hợp tác xây các chung cư mới... Ngay bây giờ quý vị có thể góp những ý kiến xây dựng cho những đạo luật tương lai ấy không...

HUỲNH VĂN NHU :

Tôi có một nhận xét này tuy nhỏ nhưng có thể hữu ích là đất đai thành quá đắt, nhà cửa thì xây trệt cả, nếu bây giờ ta xây những chung cư cao độ 4,5 tầng thì giá đất rẻ đi được 4, năm lần ví dụ trước kia một thước vuông giá mười ngàn bây giờ còn độ hai ba nghìn,, mặt khác với chứng đỏ diện tích, số gia đình cư trú sẽ tăng lên 4,5 lần so với lối làm nhà trệt choán đất hiện nay của các khu đông đúc... ngoài ra còn rất nhiều cái lợi về tiện nghi và vệ sinh...

VÕ TỔNG: Và đất dư đó sẽ rộng ra để giải quyết các xây cất công cộng...

LÝ ĐẠI NGUYỄN: Đó là những ý kiến hay nhưng gặp phải hai cản trở là người thuê không muốn di và chủ đất không muốn bán đất cho chính phủ..

PHẠM HẢI HỒ: Vấn đề này cũng dễ dàng, vì quốc gia có quyền trưng dụng vì lợi ích công cộng... ví dụ như Khu Bàn cờ, chính xe ủi đất đã ủi luôn cả những căn nhà chưa bị cháy, còn nguyên,, và khi xây chung cư xong thì chủ những căn nhà này ưu tiên chiếm những căn tầng trệt.,

HUỲNH VĂN NHU; Thêm một chi tiết về kỹ thuật nữa là một cư xá lớn có thể làm trong vòng hai ba năm nhirng độ 8 tháng đến một năm là trong tầng trệt thì những người có nhà bị giải tỏa đang ở khu tạm trú có thể trở về buôn bát làm ăn,, trong lúc nhưng tầng trên vẫn tiếp tục xây và lần lượt bán cho dân chúng...

VÕ TỔNG: Vấn đề trước hết là có một đạo luật song song phải làm những công việc điều tra nghiên cứu và phác họa kế hoạch tỉ mỉ và tìm căn bản hợp tình và lý để mọi tư nhân có thể hợp tác với chính phủ thực hiện ngay khi đạo luật được ban hành...

LÝ ĐẠI NGUYỄN: Các vị đại diện dân khi tranh cử thì rất cần dân nghèo, khi đắc cử thì sống với dân... nhà giàu. Vấn đề đạo luật cũng rất khó khăn ở chỗ các ông Đại diện dân không mấy sốt sắng về những vấn đề này mặc dù khi ra tranh cử ông rất cần sự ủng hộ của dân... nhà nghèo, và khi đắc cử thì các ông quên luôn dân nghèo đã bầu cho ông và sống với dân... nhà giàu, bằng chứng là mời nhiều vị đến họp vị nào cũng viện cớ vào giờ chót không ai đến cả !. Như vậy chúng ta phải có những thái độ nào ?

**THUỐC MỚI
VIÊN BỌC ĐƯỜNG**

mido

tri các chứng đau nhức
NHỨC ĐẦU, NHỨC RĂNG
CẨM, CÚM, ĐAU LÚC CÓ KINH

Pub. TÂN TRÍ

HUỲNH VĂN NHU: Ở cư xá trả góp lại lợ luôn việc trả tiền mua nhà góp hàng tháng... Có những chi tiết này cũng xin lập pháp khuyến cáo với hành pháp là : hình như quý của Tổng cục gia cư đã lên quá tỷ bạc thêm vào đó tiền lời hàng năm của xô số kiến thiết, thu tiền nhà trả góp... Chính phủ nên cho xây nhiều nhà hơn nữa và nâng mức tối thiểu của ngôi nhà rẻ tiền lên một tí nữa. Cũng nên khuyến cáo chính phủ hỗ trợ tư nhân trong việc xây cất này... có rất nhiều tư nhân hay công ty muốn làm công việc này, nhưng chỉ sợ lúc có nhà để ở rồi chủ nhà lo luon việc trả góp như thường thấy ở các cư xá chính phủ và đó là điều họ ngàn ngại nhất không dám bốn ra để làm...

NGUYỄN HỮU ĐỐNG: Tranh đấu cho « người thuê có nhà » thiết thực nhất là tranh đấu cho đạo luật về vấn đề này sớm ra đời... Tôi xin hỏi các anh rằng trong thời gian chờ đợi. Ngày « đản sinh » đạo luật ân nhân của người thuê nhà, chúng ta có thể làm gì để giúp người thuê nhà... ví dụ trả tiền thuê bớt đến mức hợp lý, để họ có thêm can đảm vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn này.

(nhiều tiếng nói chỉ chờ đạo luật ra chứ không cách nào hơn)

PHẠM HẢI HỒ: Vâng, không cách nào khác... à, mà có thể dùng cách này, nếu nhà nào cho thuê quá giá ổn định thì sẽ bị đánh thuế thật nặng... ví dụ căn nhà ổn định cho thuê 5000đ mà cho thuê với giá 20.000đ thì 15.000đ dư đó có thể bị đánh thuế 14000đ.

NGUYỄN HỮU ĐỐNG: Thay mặt tòa-soạn báo ĐỎ xin cảm ơn sự đóng góp đầu tiên của quý-vị. Nhờ sự đóng góp này mà chúng ta đã thấy con đường

phải đi, những việc phải làm cho người chưa có 1 căn nhà xứng đáng để làm chủ. Thác đầy các dân biếu mau hoàn thành đạo luật về nhà phố, khuyến khích thúc đẩy những xây cất mới là công việc chung của những người mong muốn được làm chủ một căn nhà, cũng là công việc của những người thấy đó là 1 vấn đề hợp lý và chắc chắn là vấn đề bạn tâm thường trực của chính phủ khi muốn thực hiện chính sách hữu sản hóa dân chúng... Trừ những nhà cửa đã xây rồi chỉ còn giải quyết giữa chủ và người thuê tôi cũng xin lưu ý, trong những trường hợp xây cất mới, chúng ta không nên có vấn đề để nhà ở riêng ra với những nhu cầu khác của người sống trong căn nhà đó... tôi xin đưa một ví dụ cụ thể... Do sự làm việc tích cực của nghiệp đoàn ký giả, nghiệp đoàn s.p thực hiện được một làng ký giả. Bây giờ nếu với vốn tư nhà đầu tư của ký giả dù ít quỹ giá cù như K.T.S Nhu đã nói còn hơn tỷ bạc, các ngân hàng cho vay nếu chính phủ hỗ trợ thực hiện ngay bên cạnh làng ký giả một khu báo chí, xuất bản gồm có những nhà máy in những văn phòng tòa soạn v.v... và bên cạnh khu này một khu gia cư cho anh em số g liên hệ với nhà máy in... thì ta đã giải quyết được toàn bộ vấn đề... chờ ở, tiện nghi cò g cộng, đi lại và nhất là công ăn việc làm đều được giải quyết một lúc.., và những cư xá kế tiếp khác nếu cũng thực hiện theo những kế hoạch như vậy.. có như thế đô thị mới phục vụ được toàn diện nhu cầu cho thị dân và ngược lại thị dân mới đóng góp hữu hiệu vào việc phát triển thành phố tức là phát triển quốc gia...
ĐỎ

HEPACHAUT

YẾU GAN
GÂY ỐM, MẤT NGỦ
MỤN Ở MẶT
NGỨA MỀ ĐAY
THIẾU MÁU
LAO LỰC
TÁO BÓN
DƯỠNG THAI
MỎI MỆT

NƯỚC CỐT ARTICHAUT
NƯỚC CỐT GAN BÒ TƯƠI
SINH TỐ B12
SINH TỐ B1
SINH TỐ B2
SINH TỐ B6
SINH TỐ PP
SINH TỐ D2
VUI VẺ TUỔI TRẺ
DA DẺ, MIN MÀNG
VIÊN BÃO CHẾ HADZER

MR SƠ XU M BYT-QCDP

Kỹ Nghệ Thức Uống Việt-Nam

MERRY REALM

Sản xuất các loại nước giải khát đựng
trong chai nhựa dẻo (Plastique)

Nước cam

Nước thơm

Sữa trái cây

Yaourt

Kem

Văn phòng : 116 Gia Phú Chợlớn

Điện thoại : 36.756

Trung tâm bán lẻ :

43 Tổng Đốc Phương Chợlớn

(NHÀ MÁY 100126 BÌNH THỚI QUẬN 11)

Đ.T 50.493.



VÕ-TÁNH THU BĂNG

30 VÕ TÁNH SAIGON 30

(GẦN NGÃ SÁU-SAIGON)

- Nhận thực hiện tất cả các loại băng nhạc.
- Thu băng cho tất cả các loại máy thu băng, **STÉRÉO — HI FI — MONO — CASSETTE — CARDRIDGE**
- Một rừng băng nhạc **thu sẵn** trữ danh, thích hợp mọi lứa tuổi
- Băng học Sinh ngữ : **ANH, MỸ, PHÁP, ĐỨC, Ý, NHẬT** dễ học và có sách.
- Nhạc vũ trường, thu tại các Phòng trà danh tiếng của các Ca sĩ tên tuổi. (**Đã có thật nhiều Nhạc Giáng Sinh VN và NQ**)
- Có thể giao gấp và bán sỉ cho các Tỉnh giá hạ
- Kinh mời quý vị yêu thích nhạc đến thường thức và chọn lựa.
- Với những máy ghi âm tối tân sẵn có và một ít kinh nghiệm về kỹ thuật thu băng, chúng tôi nguyện cố gắng hầu đền đáp lại sự tin nhiệm của quý khách.
- Mọi thư từ và bưu phiếu xin đề : Ông Nguyễn Văn Đông 30 Võ Tánh Saigon. Gửi thư và bưu phiếu mua băng xin vui lòng ghi rõ loại máy quý vị đang dùng.
- Mở cửa từ 07 giờ đến 23 giờ (ngày lễ và cả chủ nhật.)

Võ Tánh Thu Băng

KÍNH MỜI

rắc rối cái sự đời

(Tiếp theo trang 35)

cá cái nhà, Nhưng cũng không sao. Nhà cửa ta đã có USAID, USOM lo việc tái thiết.

Mái lầu dài, thành các, nếu bị sụt ngói, gãy cột, gãy kèo, chúng ta đã có tôn viện trợ. Bởi vậy, hiện nay, đi thăm thành nội, chúng ta được ngâm công cuộc tái thiết những đồ vỡ của hoàng cung ngày xưa, là cả một công trình tham bác đồng, tây, kim, cổ. Mái lầu che bằng tôn có hình hai bàn tay nắm lấy nhau xanh xanh, đỏ đỏ. Trên mặt thành là một lô cốt xây bằng xi măng vững chãi, ngao nghê như mím cười chè bai lù súng thần công nằm dài như những thẳng chết đói.

Cháu con hãy gìn giữ những di tích ấy. Tuy rằng chưa đầy đủ tiện nghi vì thiếu điện nước, nhưng anh hồn các đấng tiên quân, hãy tạm bằng lòng vậy. Nước chúng ta là một nước có chiến tranh. Tất cả đều phải hy sinh, khóc khóc. Cứ từ từ, rồi trong lầu các điện vàng, cung ngọc của Nhà Vua khi xưa, sẽ được tối tân hóa. Có điện có nước. Không chừng sẽ đặt một cái tò lò phồn ngay bên cạnh ngai vàng, để các Ngài muốn nói chuyện với ai thì nói.

Cái nhà là nhà của ta, USAID, USOM làm ra. Chúng ta chỉ có phận sự phải gìn giữ, nghĩa là chỉ làm phận sự một lão quản gia. Rồi đây chủ của chúng ta muốn bán, hay muốn cho ai, đó là quyền của họ. Không được cãi, không được có một sự phản kháng. Quyền quyết định tối hậu, bao giờ cũng do kẻ đã làm ra cái nhà.

Chúng ta chỉ có khoảng đất để cho người ta làm nền cái nhà. Nếu chúng ta đòi đất, kẻ kia sẽ không ngại ngần gì mang cái nhà đi chỗ khác. Khoảng đất ấy, cái khoảng « nhất thốn thò » ấy, nếu bỏ hoang, chẳng bao lâu sẽ mọc đầy toàn hoa cỏ chó.

hòa khắp hang cùng ngõ
hẻm ngoại ô, Lại có đối
thoại.

— Thời mà anh ! Còn sáng
hơn hời trước nữa. Anh
thấy không, em còn nhìn thấy
ở cõi anh có mấy giọt mồ
hôi. Đợi một lát nữa, tắt
hỏa châu đã...

— Thị mặc hỏa châu,
Chúng nó có hỏa châu thì
anh cũng có đèn cây, Đâu
có thua gì..

Tiếng cười nho nhỏ và
một tiếng huych nặng nề.
Người vợ mới cưới dày
chồng ngã êm ái xuống
giường. Và lại có sự vuốt
bung nǎm chờ,

Cả đêm hỏa châu cứ lập
loè tắt sáng. Cái ánh sáng
ma trời ấy thật hại người ta.

Buổi sáng, anh chồng
phờ phạc, dày xe gán máy
đi làm, cố gắng lắm mới
đẹp nõi được chiếc máy xe.
Còn chị vợ thì ở nhà, loay
hoay lây phụ trang của Bác
Saigon mới, lấy dán kín cả
máy khe hở. Ngày hôm đó,
báo nào có phụ trang, bỗng
thấy tăng thêm được một
độc giả.

Kết luận của cô Bạc
Hà :

— Những cặp vợ chồng
mới cưới, muốn hưởng sự
tối trội, muốn làm việc
với cái lá da, thì đừng nên
sống ở ngoại ô.

PHỤ NỮ : CẦN BIẾT !
CÓ BÌNH BẠCH ĐÁI

Xin dùng



NỮ ĐỚI BƯU
PHƯỚC LINH

Đau tử-cung, huyết trắng ra nhiều
con người mất máu, sanh-xao buồn
bực, đau thắt ngang lưng, bình mới
hay lâu ngày đều dùng được.

K.N. 2146 NGÀY 29/4/67

Tổng phát hành NHÀ THUỐC PHƯỚC-LINH 110, Biệt Khu Ông-Tú-Cholon

THUỐC BỔ
«dùng SÂM và QUÝ làm gốc»

B.D.S.
HUYỆN TRIỆU ANH
BẢO CHẾ

Số 144/17.395 Huân Lộ 7-67

Khi thấy trong mình mệt nhọc, yếu tim, thiếu máu, đau thận, lao-lực nhiều, tinh-thần suy kém, sụt cân.
Người già : kém sức khỏe.
Phụ - nữ : kinh-nghệ không điều, da mặt xanh-xao.

SÂM-QUI-TINH PHƯỚC-LINH
giúp cho quý-vị tránh khỏi những trạng-thái trên.

Nhà thuốc PHƯỚC-LINH
110, ĐẠI-LỘ KHẨNG-TỬ-SAIGON

CÉMIN

Thuốc viên ngậm
THƠM MÙI CAM

LAO-DỘNG, KINH DOANH, CÔNG TỨ CHỨC.
SINH-VIÊN, HỌC-SINH MUỐN CÓ SỨC CHỊU
ĐÚNG BỀN-BỈ, CHỐNG MỆT MỎI.
NÊN DÙNG CÉMIN

HADZER
CHEWABLE VITAMIN C TABLETS

K.N. số 24 B.C. Q.C.P. BY.P. A.9.67

LIP
ĐI ĐEN ĐAU RĂNG TRẮNG ĐEN ĐỎ

Crème dentifrice à la Chlorophylle

lập đồng...

(TIẾP THEO TRANG 21)

Mẹ sợ là chỉ có vậy thôi, mà rồi cũng không được... Các con trai của mẹ — làm sao biết được chúng sẽ sống qua cuộc chiến này? Và các con gái của mẹ — làm sao biết được chúng có thể trở nên, hay không góa bụa sớm hơn cả mẹ? Còn con, con đã tự tạo lấy cuộc sống của con, con đứng dậy, nhưng làm sao mẹ biết được con có được sung sướng trong cái thế đứng mà con thường nói là ích kỷ, là không ràng buộc, là mơ hồ với những lúc con bỗng trở nên xa vắng buồn bã...

Mẹ đã thấy hết mọi sự rồi đó. Con muốn khóc...
Tại sao?

Con không biết được. Có thể vì những điều mẹ vừa nói. Có thể vì nỗi xúc động khi con ngồi bên chân mẹ đây mà trưởng như hai mươi mấy năm đã qua, mọi sự không thay đổi là bao — có lẽ vì đã thay đổi quá nhiều... Con bỗng thấy mình như nhỏ lại, như trở nên mỏng manh tựa một đứa hài nhi.

Chính đó cũng là điều mà mẹ mơ ước: tất

cả các con nhỏ lại, trở thành những đứa hài nhi, dù cho mẹ có vất vả chăm lo cho tất cả trở lại, cũng được, mà mẹ còn vui sướng là đằng khác. Vì ít ra, ít ra, khi các con còn nhỏ, mẹ còn biết được các con mẹ muốn gì, cần gì, sửa và tình thương, lúc nào mẹ cũng sẵn... Nay giờ có nhiều cái các con cần mà mẹ không sẵn, không có, không biết tìm đâu ra. Con đã khóc rồi đó...

Vâng lúi này, khi con cầm mình dưới mưa, con đã muốn khóc vùi. Nhưng con đã không khóc được... Nay giờ, con khóc được, và con cũng chẳng thấy cần phải ngăn giọt lệ của mình lại nữa.

Lại đây, con gái mẹ, lại đây. Ít ra lúc này, mẹ thấy mình cần thiết đối với con. Lòng mẹ đây, con hãy gục vào và khóc cho hết nước mắt, cho voi phiền muộn...

3

Cuộc tranh luận ngừng lại nửa chừng. Họ chờ một cơn mưa. Nhưng cơn mưa chiều hôm trước không trở lại. Và tiết lập đồng đang trở về trong tri trường của họ, của nàng, với cơn nắng làm se môi của ngày.

TRUNG DƯƠNG
10-1969

ĐAU GAN ! YẾU GAN !

Nhức đầu mất ngủ, ăn không ngon, chậm tiêu hóa, nôn mè day, nôn mạn ở mặt, nóng trong mình, bón uất, ban ngứa, vàng da, dùng thuốc :

TRỊ BỊNH GAN Quảng An Hòa
(Số 1 đê trị gan và số 2 đê bò gan)
Có bán ở các tiệm thuốc Bắc - K.N số 617
ngày- 18-12

AI ĐÃ BỊ BỊNH ĐAU TIM

thường hay bị : hồi hộp choáng váng xây xẩm mệt lá, ngất xỉu, bị mệt bất thường, vè đêm thường mất ngủ giật mình sợ hãi, suy giảm thần kinh nên dùng thuốc : **BỒ TIM** Quảng An Hòa để trợ tiếp an toàn (Có bán ở các tiệm thuốc Bắc) KN số 616 ngày- 18-12.

HO I SIENG ! Các chứng SIENG kinh niên, ho cảm, ho đậm, khan, ho ran, tức ngực, ho nhiều ban đêm, ho lâu ngày, ho sặc hay dùng thuốc Ho : **QUÄNG AN TIËN** (có bán ở các tiệm thuốc Bắc).
D.T. : 90.722-K.N số 613 ngày 18-12-63

Làm cho da mặt được mịn màng.
Hết mụn có tàn nhang.
Hãy dùng

MỸ DIỆN CAO

(Thuốc xịt mịn QUÄNG AN HÒA)
Mỹ phẩm cần thiết cho nữ giới cũng như nam giới, mặt hết mụn, vết nám nhăn, nhót sần, tàn nhang trên da mặt ra nắng không nám đen, bảo vệ da mặt được tốt không già (Có câu chửng tại Tòa Thương Mại cấm bắt chước và giả mạo).

Tổng phát hành Nhà thuốc :
QUÄNG AN HÒA
169/1 Lê Lai Duyệt Saigon —
K.N số 1250 ngày 28-9-65

đời bên kia

(Tiếp theo trang 37)

Gần đây, «nhà hang chuột» không chỉ dành riêng cho thương binh nữa mà được hầu hết anh em «chiếu cố» kỹ càng. Vì tác dụng của nó có «ru điềm» hơn những nhà hầm nhiều. Dù nó thiếu ánh sáng nhưng nó không hở đầu, hở lồng.

«nhà tù giải phóng»

Những kiểu nhà tù ở chiến khu ngày nay thì «thiên hạ» sao minh

đen như mõm chó

(Tiếp theo trang 35)

thay, đổi mèn lại chuyển động, và một thân hình cao lớn đầy lông, mắt xanh, tóc vàng, cũng từ trên giường bước xuống. Cái đầu gần chạm trần nhà. Thị ra đó là một người bạn đồng minh, nước Cờ Hoa vĩ đại. Lúng túng trong một giây, rồi người bạn của nhà phong viên bèn đi một đường giới thiệu :

— Thưa anh, người vừa từ trên giường bước xuống, đi về phía nhà tắm, thưa anh, đó chính là... tôi đây ạ !...

vậy», tù nhân tự «cắt» lấy cho mình những «nhà hầm». Nhưng tù nhân có nhà hầm cũng như không. Vì họ còn phải dao động cải tạo còn phải làm việc phục vụ như náo đốn cối, khuân vác, tải tùng, đào khoét v.v., dưới sự giám sát của những họng súng A.K.

Ban ngày thì vậy, nhưng ban đêm thì lại được «cột chùm» vào nhau.

Đối với các tỉnh miền Trung và miền Tây, hầu hết những nhà tù giải phóng giành cho tù binh đều được đưa đến những vùng rừng lá, rừng được, rừng mắm hoang vu, dày bít ở gần bờ biển. Nước ngập quanh năm, Chung quanh toàn ô rồ, cỏ kén. Cày cối thấp trệt. Do đó, nhà ở đây không ra nhà mà là những cái hố thấp lè té. Nhà ngồi thi đấu đựng nóc. Nền là sàn cây kết lại cao hơn mặt nước một tí. Gặp những con nước lớn, nước ròng nền nhà ngập như không.

Vì là tù, tù thì được «chiếu cố» kỹ nên «căn nhà» đó trời mưa thì dột như ở ngoài sân, trời nắng thì nóng như lò lửa. Trong nhà chỉ có nắp, chôn người này dính với chôn người kia.

«Nhà tù» mà! Tù thì được ở nhà như vậy.

Làm sao giờ?

NHÀ HÀNG ĐỒNG KHÁNH

Số 2 Đại lộ Đồng Khánh

D.T 36.156

NƠI LÝ TƯỞNG CỦA CUỘC ĐỜI VÌ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM

- PHÒNG CƯỚI RỘNG RÃI
- PHÒNG ĂN DIANE AND ENDYMION VỚI KHUNG CẢNH ÂU-CHÂU 100%
- PHÒNG TRÀ TƯƠI-VUI, NHẠC ĐÌỆU QUYẾN RŨ
- PHÒNG NGỦ ẨM CÚNG MÁT MẺ

GIÁ LẠI RẺ HƠN MỌI NƠI

Viện
uốn tóc **BANGKOK**

PHÒNG LẠNH

Số 4, Nguyễn Trung Trực – Saigon
Ngang nhà hàng THANH THẾ
Đ.T 92115 – 92726/224

Do : Cô HỒNG HẠNH
Đo : Tốt nghiệp ngoại quốc
đảm nhiệm

Nhiều kiểu mới lạ tân kỳ hợp với phụ nữ thời đại

Đặc biệt : TRANG ĐIỂM CÔ DÂU DẠ HỘI

NHẬN HỌC VIÊN

Chủ nhân kính mời
HỒNG HẠNH

XIN CHÚ Ý : Mỗi tuần nghỉ ngày Thứ Ba





CETONIC 500 mg CORNELL
250 mg UNIVERSITY
sinh-tố C JUN 8 1970
BỒI BỔ CƠ THỂ LIBRARY
TĂNG THÊM SỨC KHỎE