

TRUÃN BÁO  
NÔNG CỔ MÃN ĐÀM

45 - 95

03 - 7 - 1902  
25 - 6 - 1903

# NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:	
Nhật-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá.....	6 \$ 00
Tuồng Sơn-hậu cuộn nhút.....	0 20
Son-hậu cuộn nhút mới có giá cũng.....	0 20
Thơ Lục-văn-Tiên.....	0 60
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiêu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hoa Điều-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bùu-giảm cuộn thứ nhứt Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 30
Tòng-Tử.....	0 30

Ai muôn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hat mà muôn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ây lại cho lập tức chẳng sai.

## NĂM-QUÍ-MÃO

(1903)

NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA		THANG BA ANNAM		NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA		THANG BA ANNAM	
	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM		NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM
1 Mercredi.....	4	Thứ tư	17 Vendredi .....	20	Thứ sáu	21 Samedi .....	21	Thứ bảy	22 Chủ Nhật.
2 Jeudi.....	5	Thứ năm	18	20	Thứ sáu	22	Chủ Nhật.	23 Chủ Nhật.	23 Chủ Nhật.
3 Vendredi .....	6	Thứ sáu	19	21	Thứ bảy	23	Thứ hai	24	Thứ ba
4 Samedi .....	7	Thứ bảy	20	22	Thứ hai	24	Thứ ba	25	Thứ tư
5 DIMANCHE.....	8	Chủ Nhật.	21	23	Thứ hai	25	Thứ tư	26	Thứ năm
6 Lundi.....	9	Thứ hai	22	24	Thứ ba	26	Thứ năm	27	Thứ sáu
7 Mardi.....	10	Thứ ba	23	25	Thứ ba	27	Thứ sáu	28	Thứ bảy
8 Mercredi.....	11	Thứ tư	24	26	Thứ tư	28	Thứ bảy	29	Chủ Nhật.
9 Jeudi.....	12	Thứ năm	25	27	Thứ năm	29	Chủ Nhật.	Tháng tư Annam	
10 Vendredi .....	13	Thứ sáu	26	28	Lundi.....	1	Thứ hai		
11 Samedi .....	14	Thứ bảy			Mardi.....	2	Thứ ba		
12 DIMANCHE.....	15	Chủ Nhật.			Mercredi.....	3	Thứ tư		
13 Lundi.....	16	Thứ hai			Jeudi.....	4	Thứ năm		
14 Mardi.....	17	Thứ ba							
15 Mercredi .....	18	Thứ tư							
16 Jeudi.....	19	Thứ năm							

Saigon — Imprimerie-Librarie CLAUDE & C°.

Gérant CANAVAGGIO

NĂM THỨ BAI. — SỐ THỨ 86  
Ngày 26 tháng Ba năm Quý-Mão

NGÀY 23 AVRIL 1903

# NÔNG-CỔ MÍN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

### GIÁ BÁN NIUVT TRÌNH

Người bón-quả

một năm.. 5 \$ 00

sáu tháng. 3. 00

Tại Đông-dương

Người Langsa

cùng ngoại-quốc

một năm. 10 \$ 00

sáu tháng. 5. 00

Tại pháp cùng ngoại-quốc 10. 00

### CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

### CHỦ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH

Tự Dũ-Trúc

BƯỚNG LAGRANDIÈRE, Số 84.

SAIGON.

### ANNONCES

1er Page le centimètre \$ 1 50

2e Page le cent..... \$ 1 00

3e Page le cent..... \$ 0 80

4e Page le cent..... \$ 0 60

## LỜI RAO

Ai muôn mua nhật-trình, hay là in việc chỉ vào nhật-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chờ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

## Thương cỗ luận

(tiếp theo)

Lời trái phai thấp cao luân biến,  
Tanh hú nên hòn thiêt phản trán;  
Khuyên dâng-ban xét rõ phái châng,  
Đừng nghe kè tiều nhơn vò iến;  
Cách nhơn nghĩa hiếu trung không thích,

Đều bao tàng biêm ác bay ưa;  
Bày lợi dán lợi vật không vừa,  
Chỉ cách xảo cách dán thi chịu lầm;  
Lý bàn luận rộng dài thăm thẳm,  
Tai phót nghe chó mắt châng xét xem;  
Sảng sang giàu có thè cam lam,  
Buôa lời nói không dè phải quây;  
Hè mở miệng thoát dầu nói dày,  
Tưởng có tiền có lộc là dù thòng;  
Xin bồn-bang lớn nhõ xét trọng,  
Lời người bồi ở trong bài kệ.  
Hồi như vậy:

\* Muôn bao chúng hiệp hùn buôn bán,  
\* Biết lợi sao không lập lây-một-minh;  
\* Đam tiền nà vòn sòng dặng kinh đìn,  
\* Càng dâu rãnh đi xúi người trục lợi.

CÙN 53

Thương hại è !

Thánh sanh trước dã rõ lòng dân vật,  
Biết tiêu nhơn là bợm rồi cho đời;  
Vậy nên bày đạo lý nhiều lời,  
Để dạy kẽ thát phu thát phụ;  
Uốn câu ngọc cuồn váng đầy lù,  
Cho dứa mù cũng chẳng qui băng gạo lương;  
Kẻ một mình tinh giàp lò buông,  
Đây lúa vựa bạc rương ngò là giỏi;  
Không xét đèn người sanh trong cõi,  
Chẳng hiểu câu thò-tử hổ-bì;  
Lấy một mình giàu có mà bì,  
Không nghĩ đèn đồng người khổ sở;  
Buôn lời quay khen cho không biết sợ,  
Tôn đức vì bán cù phi ngôn;  
Yên phận mình phú quý vinh tôn;  
Nở muôn chúng cho bần cùng lạc lục;  
Xét rõ lại cười hình dát cục,  
Nhờ sơn vàng nên chúng gọi bụi-ông;  
Ở trên bản vì dân vật ít thông,  
Mắt kéo vạch thợ may hay khắn vái;  
Người biết phải ít ai tin sái,  
Nghe làm chi Thô-ngẫu (hình đài) vô tâm.  
Khuyên anh em lứa nhỏ đồng tâm,  
Hùn hiệp lại bán buôn cho có lợi;  
Nếu có tri xét hoài rồi phải tới,  
Trong xí mìn nhiều việc đáng buồn;  
Thú nhứt là lúa gạo cho thương,  
Thú nhì việc tắm tơ phải hiếu;  
Thú ba cách vải bông còn thiêu,  
Thú tư là đường mía ít lám;  
Bón nghệ nẩy ráng súc cho ham,  
Nếu thuộc chuyện ắt sanh thêm nghệ khéo;  
Xét cho kỹ, ich chỉ tôi mà nói láo,  
Tôi lợi nguyên cho bậu bạn, tranh đua;  
Đông người hùn có dò có vừa,  
Nhieu vòn hiệp dặng danh dặng lợi;  
Xin hãy nghĩ ráng mà tính tôi,  
Cách lợi nguyên sau sẽ tiếp theo.

LƯƠNG-DÙ-THÚC, Bến-tré.

## Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nép từ Lục-Tỉnh dến Cao-Mang, và bán mỗi hạt Tham-bien trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tốt, đặt rộng Nép nà thời, dùng mà tết tự-sach sê, và uống thì mạnh mẽ; vì đặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bán-nhị) dặng bán rượu này, thi phải dến tại hàng nà Saigon, số nhà và đường dã tò đó mà thương nghị, dặng hàng lành bài cho mà bán. (Rượu nà có nhân luồng-long).

## Truyện Đầu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Ngày đầu đêm hết nhà ngang dọc,  
Bữa thứ xem coi vật khéo hay;  
Bước từ cửa ngò vào ngay,  
Chữ A nhà giữa gạch xây thang thém;  
Lên thang và cửa giữa,  
đi quẹo lại một bên;  
Tả biến nhà chánh phân minh,  
xét xem vật đâu dẹp xinh khác thường;  
Trong tủ kiền đóng hò nhò lớn,  
trên bàn những nĩa muôn bạc vàng;  
Nhiều đồ gia dụng nhà sang,  
trên chau bứu ngọc bộn bang nữ trang;  
Lâm-kim huân ngàn xuyễn,  
nhieu từ bứu văn phòng;  
Vật dùng không phải phương đông,  
của bén Tây quắc xảo công biện bầy;  
Khoản này của Tây xin kè mệt,  
khúc trong Nam khách tình là hai;  
Những đồ xảo thù kỹ tài,  
chén ve nhò lòn ly dài thấp cao;  
Vàng bạc chạm nén hình long phung...

dá đồng trồ rõ dạng lân qui;

Vật xưa kiều chén it hơi,  
bạc thau hiệp lại dúc thời hộp ô.

Tên đặt là tam-khi,  
hội bày gọi tri-tri.

Kén tơ lương lụa Trung-ky,  
nhẫn dế tại vịnh thuộc về Thủ-thiên;

Khoản thứ ba kè dó,  
đó của chủ nhà-in;

Treo bày nhơn vật họa bình,  
non sông hoa kiều lâu dến nhò to;

Sách vò trǎm phò biển xứ lạ,  
kiều khuôn ngàn món vẽ nghệ hay;

Tri tri cách vật người tây,  
nhieu nghệ ròng thấy ai tây dặng va;

Đèn trong hai khoản chót,  
vào dò tinh tư năm;

Kể về bèn tả một dăm,  
nữa bên nhà giữa dừng lâm ý xem;

Tại đây treo những dò địa lý,  
trong dò bày nhiêu lâm kiều iêu;

Họa công lâm vị trí sâu,  
vẽ màu nung-dạm tóm bầu âm dương;

Non sông kinh lộ trong mây xù;  
thị tứ tòng, làng khắp bốn phương;

Kiều tàu của hàng làm nguyên chiếc,  
cách họa cho in chí trọng hình;

Địa dư nắng dát phản minh,  
xem theo tượng vẽ không chính chút nào;

Nhiều vị nam nhơn tài rất khéo,  
hoa hình Võ-Đè Thánh-Đồng-Đen;

Tượng hình long phung tinh anh,  
xem như thêu gấm giá dành vàng thoi;

Bèn dây xem dã kỹ,  
trở lại nghỉ cho an;

Thứ ba ngày kè sê sang,  
xét xem bén hữu trung dảng chữ A.

(Sau sẽ tiếp theo)

## Tam-quốc chí tục dịch

(Tiếp theo)

Châu-Du vê vào lạy khóc trước linh cữu Tôn-Sách; Thái-Phu-Nhơn, dam những lời di chúc mà nói lại với Châu-Du; Du lạy rồi thura

rắng: « Đầu dám chẳng ra sức khuyên mà liêu thác mà đến bối. » Giấy phúc Tôn-Quyền vào, Châu-Du lạy ra mắt xong. Tôn-Quyền nói: « Xin Khanh chờ quên lời di chúc của anh ta. » Du cùi đầu thura rằng: « Tôi xin phoi gan trái mặt mà đến ơn tri kỷ. » Quyền nói: « Nay ta vưng nghiệp của cha anh ta, lạy chước chi mà gìn giữ ? » Du thura rằng: Xưa nay hể dặng lòng người thi thanh, mắt lòng người thi suy, như nay mà dụng kè, thi trước phải tiêm người rõ cao thây xa dặng phò tá, thi dắt Giang-dông mới an. » Quyền nói: « Anh ta có di ngôn rằng, việc trong thi phú thát cho Tứ-Bồ, còn việc ngoài thi nhờ cậy Công-Cản. » Du thura rằng: « Tứ-Bồ là người hiền sĩ, dâng nhiệm việc lớn, chờ Du là kè bắt tài, việc ký thác lâng trọng e chẳng kham chẳng, tôi xin dưng một người dặng giúp Tường-quân. » Quyền hỏi người nào. Du thura rằng: « họ Lò tên Túc tự Tù-Kiên là người ở dắt Đông-xuyên quận Lâm-hoài, người ấy hông dấy thao lược, bụng chứa cơ mưu, cha-mắt sớm ở với mẹ rất thảo, nhà thi giàu thường hay dam của giúp kè nghèo nàn; tôi lúc còn ở Sào-trưởng, dần vài trăm người qua Lâm-hoài, nhơn thiêu lương, nghe nhà Lò-Túc có hai vựa lúa, mỗi vựa đặng ba ngàn héc, mỗi dèn xin giúp, Túc bèn cho nguyên một vựa, ăn ở khẩn khái thê ấy, lại ham múa grooms cùng kỵ xạ, nay ở ngũ tại dắt Khúc-a, bà ngoại va mặt dam về chôn noi Đông-thành, có người anh em bạn tên là Lưu-tứ-Dương muôn rù qua Sào-hò mà dâu Trịnh-Bứu, Lò-Túc còn dang trú trì chua dì, nay Chùa-công phải mau với va. » — Quyền cả mừng, bèn sai Châu-Du đi rước, Du vưng mang qua ra mắt Lò-Túc, làm lễ xong rồi, bèn nói ý Tôn-Quyền mèn chuộn, Túc nói: « mới đây Lưu-tứ-Dương rù tôi qua Hồ-sào tôi gân muôn di. » — Du nói: « xưa-ông Mâ-Viện tâu với vua Quan-Võ rằng, vừa lúc đời nay, chẳng phải là chúa mà lừa tôi, tôi cũng phải di lụa chúa vậy; Tôn-trưởng-Quán

hay chiêu hiếu dải sì, thiệt đời nay ít có, Túc-hạ chẳng cần chi là di dâu, vậy thì di với tôi qua dâu Đông-ngò thì hay hơn. » Túc y theo lời, bèn theo Châu-Dù dèn ra mắt Tôn-Quyên. Quyên kính dải rât hậu, cùng nhau trò chuyện cả ngày chẳng mồi. — Một ngày kia các quan tân về hết, Tôn-Quyên cầm Lô-Túc lại ẵn ưởng, dèn tời, gát chon mà nǎm chung một giường, nữa đêm Tôn-Quyên mới hỏi Lô-Túc rằng: « nay đang lúc nhà Hán nghiệp nghèo, bồn phượng dậy loạn, tội vung nghiệp của cha anh tôi để lại mà lo làm theo việc ông Huân-Công, ông Văn-Công, khánh có mưu chí mà dạy ta chẳng? » Túc thưa rằng: « xưa nhà Hán vua Cao-Tò muôn tôn thờ vua Nghia-Đè, mà chẳng dặng, ấy là cũng vì người Hán-Võ làm hại, nay Tào-Tháo cũng tỵ như Hán-Võ, Tướng-quân làm sao mà dặng như Huân-Công, Văn-Công, lôi nhầm nhà Hán chẳng dặng dày lại; Tào-Tháo cũng trừ chẳng dặng, nay tôi tính cho Tướng-quân duy có bén giữ đất Giang-dong, mà xem thiên hạ thạnh suy, nay phải nhơn phía Bắc dang nhiêu việc mà trừ dẹp Huynh-Tò, rồi đánh luôn Lưu-Biều, lây sông Trường-giang mà làm chắc, sau mới xưng hiệu Đè-vương, rồi lấn lấn mà gồm thâu thiên hạ, ấy là nghiệp vua Cao-Đè đó. »

Tôn-Quyên nghe nói cả mừng, mang áo dặm tạ Lô-Túc. Ngày thứ thường Lô-Túc rât hậu, rồi lại sai dam y phục, mảng trường, cùng nhiều đồ khác mà ban thường me Lô-Túc. Túc lại dưng một người cho Tôn-Quyên; người ày rộng việc học, tài nhiều. ở với miệ rất thảo, họ Gia-các tên Càn tự Tử-Dù, người ở đất Lang-nha quận Nam-dương. Tôn-Quyên bèn phong làm Thượng-tân. Càn khuyên Tôn-Quyên chớ thông với Viên-Thiệu, dè thuận dở với Tào-Tháo, rồi chớ điệp mà tinh luôn. Tôn-Quyên y theo lời, cho Trần-Chân yé, lại làm thơ mà tuyệt Viên-Thiệu dì.

Nói về Tào-Tháo nghe Tôn-Sách thác rồi, bèn muôn khởi binh đánh Giang-dong. Quan

Thị-ngự là Trương-Huyễn can rằng: « nhon lúc người măc chju tang mà đánh, dã cù binh phi nghĩa thi chớ, nêu đánh chẳng xong, thi ắt mãi sự hóa ra sự cứu chẳng, chỉ bằng nhon lúc này mà kèt hảo với ya. » Thảo lây làm phái bèn tâu vua phong cho Tôn-Quyên làm chức Tướng-quân, gồm lành làm quan Thái-thú dàt Cồi-ké; lại phong cho Trương-Huyễn làm Đô-húy dàt Cồi-ké rồi sai Huyễn Idam ẩn về Giang-dong. Tôn-Quyên cả mừng; lại dặng Trương-Huyễn trở về Ngô; bèn khiên hiệp với Trương-Chieu mà lo việc chánh nước. Trương-Huyễn lại dưng cho Tôn-Quyên một người; họ Cồ tên Ung tự Nguen-Thán, là học trò của quan Trung-lang tên Thái-Ung; người ày ít hay nói, không uống rượu, ăn ở nghiêm chánh. Tôn-Quyên dùng làm việc Thủ-hành-thái-thú.

Từ ày Tôn-Quyên oai rúng dàt Giang-dong, lại dặng lòng dân.

Nói về Trần-Chân về ra mắt Viên-Thiệu rồi thuật việc Tôn-Sách đã thác, Tôn-Quyên thay ngồi, Tào-Tháo lại phong làm Tướng-quân dặng kêt làm ngoại ứng. Viên-Thiệu cà giận, bèn khởi binh mă dàt Ký, Thành, U, Biển, mày xú, hòn bảy mươi muôn, qua thâu Hứa-xương.

#### Chánh thi:

Giang-nam binh cách vừa yên nghỉ,  
Ký-bắc cao qua lại nỗi lèn.

#### HỐI THÚ BA MƯƠI.

Trận Quan-dô Bòn-sor thua chạy,  
Cướp Ô-sào Mánh-Được đột lương.

Nói về Viên-Thiệu hưng binh thẳng đèn Quan-dô. Hả-hầu-Đòn chạy tờ về cáo cắp. Tào-Tháo khởi binh bảy muôn ra ngăn đánh, dè Tuân-Vức lại giũ Hứa-dô. Bình Viên-Thiệu lúc gán kéo di, Điện-Phong ở trong ngực làm thơ dưng lên can rằng: « nay phải tịnh thù mà đợi thời trời, chẳng nên dày dặng đại binh, e có bắt lợi chẳng. » Phùng-Ký gièm với Viên-Thiệu rằng: « Chúa-công dày

Nói về Tào-Tháo nghe Tôn-Sách thác rồi, bèn muôn khởi binh đánh Giang-dong. Quan

binh nhon nghĩa, sao Điện-Phong lại nói chi những dâu bát tướng làm vậy. » Thịệu nghe giận lắm, muôn chém Điện-Phong; các quan xin khôi. Thịệu hăm rằng: « dè ta đánh Tao-Tháo xong rồi, ta sẽ làm tội cho ưng. » nói rồi liền giục binh tần phát, cờ xi lắp nội, gươm dao như rừng; dì dèn Vô-dương lập trại xong. Tho-Thợ nói: « binh của ta tuy đông, song việc mạnh không lại binh của họ, binh họ tuy ròng, mà lương thảo chẳng bằng binh ta, binh họ ít lương, đánh gấp mới hơn, binh ta có lương phải ngăn giữ cho nhặc mà không đánh, để huân ra cho lâu ngày, binh họ hết lương, thi minh không đánh mà họ cũng phải thua — Thịệu giận nói: « Điện-Phong dâ làm rộn lồng quân; lúc về ta sẽ chém nó, người còn dám như vậy nữa sao? » liền nạt kè bửu đam giam Tho-Thợ. Lại nói: « dè ta đánh Tao-Tháo xong rồi, sẽ trị tội một cách với Điện-Phong. »

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

#### Liễu trang ma y diễn ca

(tiếp theo)

Vai tròn cổ thấp mũi dày,  
Đòn bà tướng ày không chống xâu thay;  
Vai tròn mà lại lưng dài;  
Sóng dài quyền lực giàu thay ai bì;  
Những người bộ tướng chậm ri,  
Tham lam từ chút nén gì mà mong;  
Người nào chọn chế cong cong,  
Ở ẩn một mày không xong người nào;  
An nỗi chuột ngọt tâm phao,  
Nỗi lúa mị mộng dứa nào cũng hư!  
Mắt già mắt quỷ hung thư  
Nó lây em cháu không từ đâu con.  
Con mắt dã lộ lại tròn,  
Đòn bà nó mới có thai,  
Ngoài tám tía đỗ, sáng hoài mộng cung;

(Sau sẽ tiếp theo)

Giao-hoa thốn: Trần dạt-Chi.

Phạm chung tú rat tai uơn khôn minh;

Bộ ăn lúa lầu in sinh,

Nhip mâm nhịp bát chòng minh deo ne,

Hít hà mũi dài thè lè,

Lão thao lợt thot chẳng e chàng cười;

Mười người cung xâu vừa mười,

Nghèo khó thãi quá thiệt đời đơn cõi;

Chú nào tráng hép mày rõ,

Tâm tánh nóng này hổ dò nèn chi,

Khó nghèo cụt khổ sâu bi!

Mặt chung nết ày còn gì nèn thân;

Người nào con mắt không thân,

Chon di hỏng gót mạng phán năm nay,

Mày dài quá mắt tôi thay,

Hình như nguyệt dạng tài hay hơn người,

Anh em sum hiệp vui cười,

Hoặc năm bảy đứa có người làm quan;

Hai tai lồng mọc khô khang,

Hai năm bệnh hoạn tai nèn minh vong;

Mày người lòng dạ cong cong,

Mày thêm ba cái trong lòng dạn mạnh,

Ai mà cao lớn bộ hình,

Tóc ít tráng sói dã dành cùng cắn;

Những người ăn nói khít răng:

Tâm tánh độc hiềm lòng hăng mưu mò;

Mày người ăn nói hâm hố,

Vị thân vị kỷ là dỗ dí doan,

Chú nào đầu dít một gan,

An nói sang dâng lòng cạn chẳng sâu;

Đặng chung ngù nhạt rǎn trâu,

Ày là ngù đoàn tròn đầu thi nê,

Ngư vì den tráng ứng liê,

Gười dè những vợ sao nèn việc nhà;

Gian mòn cờ chỉ tư ma,

Vợ dè sàng hẫu thiệt dà quá kinh;

Tuổi già hồng nhuận trong minh,

Ày là phát phước hiền vinh lâu dài;

Đòn bà nó mới có thai,

Ngoài tám tía đỗ, sáng hoài mộng cung;

## Khuyên hiếu tự

Trước khi Thánh chưa sanh, dạo tại trời đất, sau có Thánh sanh, dạo tại Thánh nhơn. Từ đây mới có dạo người là: Tam-cang và Ngũ-thường. Nhơn đây mà lập ra năm hình phật, vậy mà tội bắt hiếu là trọng hơn cả thầy. Lúc này tại xứ chúng ta; tuy dạo thánh lập mờ thói dời tục dời mặc dầu, chờ dạo làm con của người, phải giữ hiếu làm trước.

Bản quán xin gạnh thêm một ít hèng, trong tờ nhựt báo này, cho bạn hữu xem chơi, và trẻ con em còn nhỏ, đọc chơi vui miệng, nếu bắt chước dặng thì qui lâm.

Nhị thập tự hiếu ca :

### Bài đầu

Người tai mắt dừng trong thiêng địa,  
Ai là không cha mẹ sanh thành,  
Gương treo dát nghĩa trời kinh,  
Ô sao cho xứng chúc linh làm con,  
Chữ hiếu niêm cho tròn một tiếc.  
Thời suy ra trăm nết đều nén,  
Chẳng xem ibuôr trước thánh hiền,  
Thảo hai mươi bốn thơm ngàn muôn thu.  
Đức Đại-thánh họ Ngu vua Thuần;  
Buổi tím long gấp lúc hàng vi;  
Tuổi xanh khuất bóng từ vi,  
Cha là Cồ-Tàu người thi ương ương;  
Mẹ ghê lại iánh cắn gay gắt,  
Em Tượng thèm rất mực trêu ngoa;  
Một thân thuận cù vừa ba,  
Trêu chiu cha mẹ dưới hòa cùng em;  
Trăm cay dắng một niềm ngon ngọt,  
Dầu từ sanh không chút bieng dời;  
Chút tình khóc sớm kêu moi,  
Xuôi lòng ghen ghét hóa vui dần dần;  
Trời cao thẳm mây lẩn cung đèn,  
Vật vờ tri cùn mèn lựa người;  
Mày phen non Lịch pà phui,  
Cỏ, chim vì lặc, ruộng, voi vi cay;  
Tiếng iêu hưu xa bay bệ thánh,  
Mạng trung dung trao chánh như rồng ngồi;  
Một nhà no àm trăm dời ngoại khen.

(Sau sẽ tiếp theo)

## Nhơn bắt như điểu

Triều nhà Minh vua Hồng-Võ năm thứ 10, tại tinh Gian-tay có tên Trương-Đại quản huyện Tế-hà, nhà vừa dù xây; có nuôi một con chim tên Tùng-lương-diều; (1) chim ấy hình như con Nhồng, nhỏ con mà kêu lớn tiếng; lại có bệnh hay đau bụng, khó nuối, ai hay kỹ lưỡng gìn giữ thì nuối dời ba con dặng một; mà chừng nó biết ăn nói rồi thì dè lâm, chừng ấy đau đâu biết chì, chừng gì biết tên nói cho chủ biết dặng kiêm thuộc dải lụt; Bởi vậy ai hay chịu nhọc nuối dặng con nào chừng một năm hay là một năm rưỡi thì nó nói om sòm. Khi biết nói khôn, mặt ý chủ muôn dạy thê gì cũng được, nào dạy ca, dạy múa, dạy hát, dạy trình, hoặc bình phú ngâm thi, chỉ chỉ cũng dặng; dạy dặng rồi thì biết bao nhiêu cuộc làm vui cho chủ, lại qui cho khi quen thuộc dù nghề dẫu thả lồng cũng chẳng có dì dâu, cứ quanh theo chủ một ngày đèn lôi dò dề hơn thua; tuy là vật loại; thè hay nói chim chuộc là chim chuộc nào kia, chó như chim chuộc này cũng khó ghét cho bạn tri âm.)

Vì vậy Người-làu hay phí của trăm ngàn mà nuôi cho dặng Tùng-lương-diều mà chơi.

Tên Trương-Đại nuôi chim Tùng-lương đã dặng 3, 6 năm thương như con ruột; nào khi ăn ngủ nào lúc chơi bởi hể Trương-Đại đau thì Tùng-lương dở; Đến dỗi nhiều nhà sang trọng đèn chơi cũng đem bạc tiền lụa là theo mà hạ tên Trương-Đại; có kè mèn thích lại còn cho nhiều vật trọng hơn dặng mà lén là với Tùng-lương chơi bởi. Tên Trương-Đại phi công không bao nhiêu mà nhỏ rất nhiều ngày; nhà tuy tẩm thường, bởi nhỏ có Tùng-lương nên có nhiều trang danh già từ đệ quyền thí.

(1) Chim này ở núi Tùng-lương, nên cứ dò mà đặt tên vì thấy nó khôn nên không nở đặt tên khác, lại cũng không biết rõ tên nó là chim gì.

Chẳng dè một ngày kia tên Trương-Đại đau ặng; bệnh cũng dài ngày biết không khỏi thắc, mời kêu chim Tùng-lương lại mà trời rằng: Tùng-lương con ơi! Bây lâu nay con ở với cha, cha con hâm hút vui có buồn có, thương nhau biết mày; nay cha đau nặng sợ bệnh không lành, ruồi cha có chết thì dè con ở lại với ai nuôi cho băng cha; chỉ băng dè cha thè con về rừng tiêm bẩy, kèt bạn, cảnh ngoại ngao du, cỏ cây mặt thịt lui tới rộng đường; kèo bảy lâu chuồn lồng bó buộc không dặng thành thời như đồng loại với con cũng tội nghiệp..

(Sau sẽ tiếp theo)

Dịch theo sách Thanh-dam quyển hạ

Bên-tré ký lục Nguyễn-du-Hoài.

## CỤ QUAN MỘT NHÓ

### TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sú, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thứ như nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đỗ, cảng việt, ngồi việt, mực, thước, fan văn....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sưa tủ-sắt, máy may, xin ước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chằng tiết công lao, sở phí không nài nhiều tí.

Nhà có may máy, may y phục tây và áo trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may ưng thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Ngày 10 Avril 1903.

### Giá Lúa Gạo

VĨNH LONG	GÒ-CĂNG	BAI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đèn nhà máy.....	2 \$ 92	2 \$ 92
Gạo lúc nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc 134 cân hay là 60 kilos, trong 1 trăm 700.....	10	10
Vào bao sắn, khởi thuê.....	15	15
Gạo trắng nhà máy.....	20	20
	Tùy theo đàn sàng và lót xâu,	

## LÓI RAO

Nhà quán té và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Sacréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách dặng rõ; tại nhà hàng lói mới lập đây, có bán rượu ngon ngọt bồ mát dù, và có cơm tay mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch sẽ ngon béo, vị vàn đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngon khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1, \$ 40

Giá 15 cachets ..... 15 00

Dùng trọn tháng ..... 50 00

Như muôn dùng cơm khuya xin phải chờ hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.

Tai khách-lâu có hai cái salons riêng, rộng mát dẹp hon chỗ thường như Tôn-Viên và quý khách muôn Yên ấm, xin tỏ trước dặng sưa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3, \$ 00

Còn Tôn-Viên quý-khách muôn dặt, hoặc bánh ngon, hoặc tiệc dầm cưới, tân gia ổi, xin đèn tối dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính xin chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người bón-quốc. Đã biết vui dầu cũng sự vui, duy đèn tôi thì cảm ơn lắm. NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái Nam-ký.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
cỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cò đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá....	6 \$00
Tuồng Sơn-hậu cuộn nhứt.....	0 20
Sơn-hậu cuộn nhì mới có giá cũng.....	0 20
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiều.....	0 30
Tục-ngữ Cò-ngữ.....	0 65
Sử kí Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Biểu-bành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bửu-giám cuộn thứ nhứt	.
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 20
Bach-lèn.....	0 30
Tòng-Tù.....	0 30

Thức kiếu về sự thi hành án lý về việc hình	
Và việc hộ và việc thương-mài của người	
Bản quắc.....	1 \$00
Cours d'Annamite .....	2 50
Cours gradué.....	2 50
Conversation Annamite François Cartonnée.....	0 80
Vocabulaire Annamite français ...	1 60
Vocabulaire Trương-Vĩnh-Ký .....	1 20
Miscellannée.....	1 40
Tử-Thơ mới có lại.....	1 60
Nhi-Độ-Mai.....	0 30
Phú-kiều.....	0 20
Trần-Sanh Ngọc-Anh.....	0 40
Thoại-Khanh Chau-Tuân.....	0 30
Thơ Nam-ký .....	0 10
Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5 ..	0 60

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gọi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ây lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO  
(1903)

NĂM Langsa	THANG TƯ LANGSA		THANG BA ANNAM		THANG TƯ LANGSA		THANG BA ANNAM	
	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA
1	Mercredi.....	4	Thứ tư	17	Vendredi .....	20	Thứ sáu	
2	Jeudi.....	5	Tứu năm	18	Samedi.....	21	Thứ bảy	
3	Vendredi .....	6	Thứ sáu	19	DIMANCHE.....	22	CHÚA NHỰT.	
4	Samedi.....	7	Thứ bảy	20	Lundi.....	23	Thứ hai	
5	DIMANCHE.....	8	CHÚA NHỰT.	21	Mardi.....	24	Thứ ba	
6	Lundi.....	9	Thứ hai	22	Mercredi.....	25	Thứ tư	
7	Mardi.....	10	Tứu ba	23	Jeudi .....	26	Thứ năm	
8	Mercredi.....	11	Thứ tư	24	Vendredi .....	27	Thứ sáu	
9	Jeudi.....	12	Thứ năm	25	Samedi.....	28	Thứ bảy	
10	Vendredi .....	13	Thứ sáu	26	DIMANCHE.....	29	CHÚA NHỰT.	
11	Samedi.....	14	Thứ bảy				Tháng tết Annam	
12	DIMANCHE.....	15	CHÚA NHỰT.	27	Lundi.....	1	Thứ hai	
13	Lundi.....	16	Thứ hai	28	Mardi .....	2	Thứ ba	
14	Mardi.....	17	Thứ ba	29	Mercredi .....	3	Thứ tư	
15	Mercredi .....	18	Thứ tư	30	Jeudi .....	4	Thứ năm	
16	Jeudi.....	19	Thứ năm					

Gérant CANAVAGGIO

# NÔNG-CỔ MÌN ĐÀM



## CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

### GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Người bón quốc  
một năm... 5 \$00  
sáu tháng... 3. 00  
Tại Bóng-dương

### CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ Bút LUONG-KHAC-NINH

Tự Dồ-Trúc

ĐƯỜNG LAGRANDIERE, Số 84.

SAIGON.

### ANNONCES

1er Page le centimètre \$ 1 50  
2e Page le cent.... \$ 1 00  
3e Page le cent.... \$ 0 80  
4e Page le cent.... \$ 0 60

## HÓI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào  
nhựt-trình thì cứ do Bón-quán chủ bút là  
LUONG-KHAC-NINH, mà thương-nghị, chờ có  
gởi cho ông Canavaggio nứa.

## Thương cõi luận

(tiếp theo)

Luận buôn bán nhu thèm hoa trên gầm,  
Tính hiệp hồn dường trong lạnh giáp thang :  
Theo đời này sáu tính ít giàu sang,  
Còn bì lúc trước ngàn dân dường khổ sở ;  
Nếu chánh luận lời ngay há sợ,  
Bằng tư ngôn tiếng nói phải đê ;

Muốn cho thông hays rõ thày rõ nghe,  
Cầu thuộc chuyện phải hay xem hay xét.

Tôi xin chỉ từ phân tử nét,

Sao rắng buôn nhu gầm thêm hoa ;

Còn hiệp hồn thi giúp đỡ người ta,

Bồi rờ lại Nam-ký còn dối khố ;

Và cắc nghĩa người đương cực khổ,

Cho tôn bằng qui-hữu xét xem.

Cắc nghĩa :

Lâu nay thiệt mình chưa buôn bán,

Mà bức thường cũng cầm tè ngày hai ;

Nêu già tám dứng lo lắn tinh sai,

Người có vòn thèm nghệ buôn bán ;

Đặng vậy như ngọc đối thêm phái sáng,

Nếu không thì người ít học làm sai ;

Khuyên anh em lên nhà ai, ai,

Xét cho đèn dặng học nghệ buôn bán,

Máy tạo hóa xây vào ngày tháng,

CVN 53

Người không lo để tình lê làm riêng;  
May cho ai có phước tự nhiên,  
Đặng no dù nhà cao ruộng rộng;  
May như vậy ít người tình không,  
Vui cho mình an phận thi thoái;  
Chẳng xét xa mà thương kè mồ côi,  
Đông nghèo khó chờ ít người no dù;  
Bởi không rõ khoan nhu ôn dù,  
Bo bo lo cho một phận mình;  
Vì vậy nên ít kè giúp, thiều người binh,  
Tại hùn hiệp chúng cũng không rõ,  
Nêu mở, dặng lòng thông tỏ rõ,  
Biết hiệp hùn lá cách nương nhau;  
Đặng vậy thì sáng trước rạng sau,  
Người ra của kè có công hiệp lại;  
Nêu dặng vậy giúp người khó dối,  
Có chuyện làm và có chỗ dung thân;  
Lại dặng thêm một ít thè thân,  
Cũng nhờ bồi giàu nghèo hiệp sức;  
Ôn trong lạnh giúp khang là trước,  
Lợi tự nhiên vui vê vê sau;  
Xin anh em ráng tính cho mau,  
Hùn hiệp lại mới thành đại lợi;  
Khuyên bậu bạn xét lời chẳng sai,  
Bì đời này người sáu tinh không giàu;  
Vi đều sang cũng ở dang sau,  
Xem các nước thì lời tôi phải;  
Người dì quốc cho vay ít lãi, (lời)  
Bởi thiệt giàu nên lời ít ra nhiều;  
Người Nam-kỳ vốn có tánh kiêu,  
Rương trong lòng bê ngoài huy hoát;  
Nêu có tri xét cho đích xác,  
Giàu lâm sao muôn một vòn, lời hai;  
Xét rõ thì lòng tính rất sai,  
Vì ít vòn, tính nhiều lời cho mau khá;  
Giàu như vậy rõ là giàu già,  
Làm mặt giàu chờ lòng thiệt trông không;  
Nêu có ai đèn rủ hiệp hùn,  
Sợ lời ít nên từ rằng đều không chắc,  
Xét cho kỳ người mà lòng khắc,  
Bởi thiều trong nên ngoài phải hép tính;  
Tôi luận rằng ít bực sang vinh,  
Một ít tiếng anh em cũng rõ;  
Cò học giả đầy trào tia đờ,  
Ly là đều hiền lồ vinh lớn;  
Nay sang chi mà mỏi mồi bón chòn,

Làm lệ lại thập kỷ nguồn rắng quí;  
Người trí sĩ xem cho rắng bì,  
Đi bán buôn dã có lợi mà lại an;  
Tại tri ham lòng ngô là sang,  
Đua chen lầm người ta thêm bì;  
Lời tôi luận tôi dã xét kỹ,  
Bì trước thời dân vật nghèo nàng;  
Khi xưa mà xài đèn một quan,  
Nay phải tinh hai đồng mới dù;  
May mày bợm sảng nhà no dù,  
Rồi cho người bạch thủ bạch thân;  
Sirc làm rà không dù mà ăn,  
Xét cho kỳ ví xưa thì nghèo khổ;  
Cũng tại lúc xè xài dê bồ,  
Rắng nhìn nhau thì biết phải biết chẳng;  
Khuyên anh em lo tính cho sảng,  
Hùn hiệp lại bán buôn mà thủ lợi.

(Sau sẽ tiếp theo)  
LƯƠNG-DŨ-THÚC, Bên-tré.

## Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nèp từ Lục-Tỉnh dến Cao-Mang, và bán mỗi hạt Tham-biển trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tốt, đặt ròng Nèp mà thôi, dùng mà tè tự sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ; vì đặt băng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muôn lập tiệm bánh (bài-nhì) dặng bán rượu này, thì phải dến tại hàng nói Saigon, số nhà và đường dã tò đó mà thương nghị, dặng hàng lanh bài cho mà bán. (Rượu này có nhân lưỡng-long).

## Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Lúc ấy Thiệu bèn hạ lệnh cho đại quân bảy mươi muôn, Đông, Tây, Nam, Bắc, lập dinh liên nhau chung quanh hơn chín mươi dặm. Kè tè tác dọ dặng, về Quan-dộ phi báo;

binh Tào mới đèn nghe vậy thay đều nao sự. Tao-Tháo thương nghị với bọn mưu sĩ Tuân-Nhu thưa rằng: binh của Thiệu tuy nhiều, song chẳng dù chi mà sợ, binh của ta đều là binh rồng mạnh, một người đánh dặng mười, nhưng mà hòn là nhỏ đánh gấp, nêu dẻ huân dài lâu ngày lương thảo chẳng dù, thì át phải lo. » Tao nói: lời ấy hạp ý la lầm. » Bên truyền lệnh cho binh tướng giục trông kéo thẳng đèn. Bình Viên Thiệu kéo ra, hai bên lập nên trận thê; Thambi-phòi phát ná lây một muôn, núp hai bên, cung tên năm ngàn, núp nơi trong đám cỏ, hẹn hè nghe tiếng pháo lớn thì đều bắn một lựu. Dóng ba hồi trông rồi, thay Viên-Thiệu, kim khôi, kim giáp, mặt cầm-bảo, mang ngọc dài, cởi ngựa đứng trước trận, hai bên tả hữu thi là Trương-Háp, Cao-Lâm, Hàng-Mảnh, Đôn-vu-Huỳnh và các tướng, cờ sanh cờ, kỳ cây tiếc cây viet, hàng ngũ nghiêm chỉnh. Bên này Tao-Tháo ra ngựa, thì có bọn Trương-Liêu, Hùa-Trù, Từ-Quán, Lý-Điền, mỗi người đều cầm binh khí, ưng hộ trước sau; Tao-Tháo giờ rời chỉ Viên-Thiệu mà nói rằng: « ta nói trước mặt lệnh Thiên-Tử, bảo tâu cho người làm Đại-tướng-Quân, nay sao người lại phản? » Thiệu giận nói: « người mượn danh là Trương phà Hòn, chờ thiệt rõ là giặc của nhà Hòn, tại ác thâu đèn trời, làm lòng quá lâm, còn trả mà vu cho người làm phản sao! » Tao nói: « nay ta vung chiêu ra trừ người » Thiệu nói: « ta vung y-dái-chiêu mà trừ dứa giặc. » Tao giận lắm, khiên Trương-Liêu ra trận, Trương-Háp giục ngựa đèn rước đánh; hai tướng đánh nhau hòn bốn năm mươi hiệp; chẳng ai hơn ai Tao xem thay lèo làm lèo, Hùa-Trù huoi dao giục ngựa ra giúp đánh, bên này Cao-Lâm cũng đê thương ra tiếp đánh, 4 Viên tướng đang đánh vui với nhau; Tao-Tháo bèn khiên Hạ-hầu-Đôn, Tao-Hồng, mỗi người dẫn ba ngàn binh đều xông qua trận Viên-Thiệu. — Thambi-phòi thay binh Tào xông qua trận mình, liền khiên nói pháo hiệu lên, hai bên nã lèo đèn dày, còn trong quân cung tên cũng ào ra bắn pháo; binh Tào cứ không nỗi bén đòn ráo, Viên-Thiệu giục binh vừa giặc, binh Tào cả thua, lui hết về Quan-dộ, Viên-Thiệu dam binh đèn bức gần Quan-dộ lập trại. Thambi-phòi thưa rằng: « nay phải phát binh mười muôn giữ Quan-dộ, rồi tựu hết trước trại Tào-Tháo dắp núi dật lên, khiên quân sĩ ở trên bắn xuồng trại, nêu Tao bồ dày mà di, ta dặng cửa ái oay rối, thì phá Hùa-xương đê lầm. » Thiệu nghe theo, mới lụa binh rồng mạnh, dam ki cuộc đèn trước trại Tao-Tháo dắp núi dật lên như nói, binh Tào thay binh của Thiệu dắp núi dật, muôn xông ra đánh phá, bị binh ná lèo của Thambi-phòi chặn mày chổ yêu lợ bắn già lầm đèn phá không nói. Trong mười ngày dắp đèn hơn năm mươi lòn núi dật, rồi dam binh ná lèo, cung, tên, lèo đứng trên bắn xuồng, binh Tào cả sợ, đều lèo tiếng-bia mà đờ; bồng nghe trên núi dật tiếng mò-nồi dậy tên bắn xuồng như mưa; binh Tào đều cầm đầu xuồng dài mà núp, binh của Thiệu reo cười van dãi. Tao-Tháo thay quân kính sợ, bèn nhóm chúng mưu sĩ dặng hồi kè. Lưu-Hoa thưa rằng: « phải làm xe băng đá mà cự mới dặng. » Tao khiên Lưu-Hoa ra kiều, rồi liền đêm làm xe băng đá mày tröm cỏ, trí ra trước dinh ngan mày, chổ núi dật, chờ lùc ở trên bắn tên xuồng, bèn một lúy diêu động xe đá, súng phát ra bắn vải lèo, ở trên núi dật không chổ tránh tröm, binh của Thiệu thác rát nhiều. Binh của Thiệu đều gọi xe ấy là Thích-lịch-xa.

Từ ấy binh của Thiệu chẳng dám lên cao mà bắn nữa. Thambi-phòi lại dưng, một kè, khiên quân dam mai cuộc lèo dập dưới dật làm đường thâu vào dinh Tao-Tháo. Bình Tao thay binh Thiệu dập hầm nói phía sau núi, bèn báo cho Tao-Tháo hay. Tao lại hồi kè nói Lưu-Hoa. Hoa thưa rằng: « ấy là binh Thiệu nó đánh sảng không dặng nên nó đánh tôi, dập hầm đó là ý muốn khai

dường dưới đất dặng vào dinh ta...» Tháo hỏi: «vậy thì làm thế nào mà ngăn dặng?» Hoá thưa rằng: «phải đào mương lớn dài theo chung quanh dinh, binh họ có khai đường dưới đất cũng không làm chi dặng.» Tháo liền dêm sai quân đào mương, binh Thiệu khai đường tới mé mương, mương mắc nước phải đội lại, quả vào không dặng.

Nói về Tào-Tháo giữ Quan-dộ từ đầu tháng tám đến cuối tháng chín, quân đàm mệt mỏi lẩn, lương thảo chẵng đủ, ý muốn bỏ Quan-dộ lui về Hứa-xương, dùng dặng chưa quyết; bèn làm thơ sai người về Hứa-xương hỏi Tuân-Vúc. — Vúc làm thơ đáp lại rằng:

«Vung mạng trên đay quyết đoán việc tôi  
«lui nghỉ ngoại, tôi nhầm Viên-Thiệu tụ chúng  
«hết nơi Quan-dộ, muôn quyết hơn thua với  
«Minh-Công; Minh-Công dam binh yêu mà  
«cự với binh mạnh, nêu chè chằng nỗi,  
«thì và-ắt nhơn diệp mà đánh luôn; binh  
«Thiệu tuy đông, sòng va chẵng biết dừng,  
«so việc thân võ sáng láng của Minh-Công,  
«thì tối đâu mà chẵng xong, nay binh tuy  
«là ú, chờ củng chưa bằng, lúc vua Sở, vua  
«Hán nơi Vinh-dương và Thành-cao; nay Minh-  
«Công vạch đất mà giữ, chặn dặng biếm cho  
«va tối không dặng, xem thế va đà mồi, ắt  
«gắn sanh biển; ày là lúc dùng chửu lạ,  
«chẳng nên bỏ, xia Minh-Công xét lại.»

Tào-Tháo xem thơ cà mừng; rồi khiêu tướng sĩ ráng hết sức mà ngăn giữ. Bình Thiệu lui hơn ba mươi dặm, Tháo sai tướng ra ngoài dì tuấn, có bộ tướng của Tù-Quán tên là Sữ-Quảng bắt dặng quân tè-tác của Viên-Thiệu, giải đến cho Tù-Quán. Tù-Quán hỏi việc trong quân của Viên-Thiệu, tên quân ày đáp rằng: «sớm tối đây, sẽ có đại-tướng là Hàng-Mành vận lương đến nên sai tối đi trước mà đợ đường.» Tù-Quán bèn dam việc ày bẩm lại cho Tào-Tháo hay. Tuân-Nhu nói: «Hàng-Mành là dứa thắc phu, nêu sai một người dàn vài ngàn quân kỵ, chặn giữa dặng mà dánh, dùt dặng lương thảo, thì binh của Thiệu

phải loạn.» Tào-Tháo hỏi: «ai di dặng?» Tuân-Nhu thưa rằng: «phải sai Tù-Quán mời dặng,» Tháo bèn khiển Tù-Quán dắc Sữ-Quảng và dàn bón bộ binh đi trước; rồi sai Trương-Liêu, Hứa-Trữ dàn binh đi sau dặng cứu ứng.

Bên ấy Hàng-Mành giải lương hơn vài ngàn xe qua trại Viên-Thiệu; lúc đang đi, Tù-Quán và Sữ-Quảng ở trong núi dàn binh xông ra chặn dặng. Hàng-Mành giục ngựa dàn-dánh, Tù-Quán tiếp đánh, còn Sữ-Quảng thì giết tan quân nhơn rồi nổi lửa đốt lương thảo. Hàng-Mành đánh không lại quay ngựa bỏ chạy; Tù-Quán khiển quân đốt hết xe chở đồ vật. — Viên-Thiệu trong trại, ngó thay phía Tây-bắc lửa giận, lúc đang nghỉ sơ, có quân thua chạy về báo nói lương thảo đã bị cướp hết. Thiệu liền sai Trương-Háp, Cao-Lâm ra chặn dặng lớn, lại gặp Tù-Quán đốt lương trở về, vừa muôn giao phuô, phía sau lưng binh Hứa-Trữ, Trương-Liêu kéo đến, hai phía đánh đồn lại, giết tan binh Viên-Thiệu. Bốn tướng hiệp binh lại, rồi kéo về Quan-dộ.

Tào-Tháo cả mừng, trưng thường tướng sĩ, rồi phân binh ra trước trại, mà lập dinh dặng làm thế kỷ giác.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

## Thị-phò

Thập nhị thủ liên huồn,  
Bé thương cỏ luận.

(Xin coi tờ nhặt-trinh số 73 và 83)

1º Thông minh trong thê ít ái tay,  
Học dặng văn chương lót vây thay,  
Trước mặt mày xanh dương lượm cỏ,  
Chờ người sinh vẫn trả tài hay.

2º Tài hay chẵng có biết sao mă,  
Nghĩ chừrò póng-phu tình cúng già,  
Ráng sức cây sâu củng cây cạn,  
Trời cho gấp vận củng nên nhà.

\*\*\*

3º Nên nhà có thợ mới rắng xinh,  
Rường cột bày ra củng bởi mình,  
Chạm phụng trả rồng thêm rất khéc  
Một nghệ cho lịch củng rắng vini.

\*\*\*

4º Rắng vinh nghĩ có việc di buôn,  
Tạo vật người khôn chẵng phải cuốn,  
Trái mặt năm hổ con sóng gió,  
Đào-công sự nghiệp củng vàng muôn.

\*\*\*

5º Vàng muôn sự nghiệp gắn buôn khơi,  
Mày khúc u yên biển với trời,  
Lợi thiệp lòng người ai cũng vậy,  
Vì ham một vòn chín mươi lời.

\*\*\*

6º Mười lời một vòn thê càng ưa,  
Cái nợ phong ba chẵng phài vừa,  
Dựa gởi quên kêu dèm quen vắn,  
Tính chòn mày nhặt đên mày thưa,

\*\*\*

7º Mày thưa phat phat gió xuân-phong,  
Phí chí người thường lách bụi hồng,  
Bướm én thằng lèo chơi sóng lương,  
Nam nhi cho biết chuyện tan bồng,

\*\*\*

8º Tân bồng hờ thùy khắp bồn phan,  
Nhạc trước rồi sau vây mới ản,  
Tính toán lò lời từ mày mùng,  
Người buôn trí lự rát khôn ngoan,

9º Khôn ngoan nhiêu chuyện khéo lò toan,  
Miêng lưỡi cho lành mới vững vàng,  
Lời hẹn bởi vì con sóng gió,  
Nghĩ nào mà giận khách cù dặng.

\*\*\*

10º Cù dặng làm khách củng lảng xăn,  
Dot nước trường-giang dòn với trắng  
Lời lò phải lo vì có vòn,  
Khuyên người phải giữ tâm lòng hăng.

\*\*\*

11º Lòng hăng chẵng phải nói mà chơi,  
Miêng lợi ghe phen vây ắt lời,  
Nhờ kè chia vàng tình rất hậu,  
Người xưa kêt bạn ở ghi lời.

\*\*\*

12º Ghi lời phải nhớ nhớ đừng quên,  
Siêng kiệm nghệ nào cũng phải nén,  
Cứ xúi noi theo người thê tục,  
Dám dâu sánh với kè bê trên.

Gò-cống Cai-tòng, Huýnh-dinh-Khiêm.

## Nhơn bất như điểu

(Tiếp theo)

Chim Tùng-lương bắp đầu gut mồ mà nghe;  
dần chừng chũ dức lời, thi vũng kêu lòn lòn  
một tiếng rất nên ta thảm, chảy hai hàng nước mắt,  
nhảy vò lồng chù mà nói rằng: cha ôi! Con xin trời đất phò hộ cho cha bình  
lành, dặng nuôi con thì càng may, băng như  
cha ruồi không thê mạnh, thì con quyết chè  
theo cha, chờ như bảy giờ còn về rừng núi  
làm chi, đã quyết li là bấy rẽ bạn đư mày  
năm yay, theo cha dà queu mèn di rồi, khòi

lò đói lạnh nước uống thóc ăn, trước ao cái  
gì cha cũng lo chạy dù cho, như vậy công  
linh của cha đã 5, 6 năm trời, nhiều công  
hoạn dường hao tiền tốn sức biết mày với  
tôi ơn ấy biết bao xiết kẽ, mà tôi chưa chút  
dền bối báo bở. Nay ruồi mà cơ trời dền thè,  
cha chắc không còn, thi tôi sống ở với ai cho  
bằng chả cù; dầu mà có sống muôn về rừng  
thì cũng họ ngơ, lấp buồn cảnh vật cây cỏ  
đồi màu, phần nhớ niêm tôi chưa cũng bận  
cho lòng ích chi mà sống. Chim thì nói tiếng nô  
non lập cập; người khóc rít ra tức cười,  
tôi chúa thở than ai nghe chẳng khóc.

Chứng chuyện vắng xong một giây thi họ  
Trương bình trở; chim Tùng-lương cũng  
lần bần trong phòng nhất khuyên người nhà  
thang thuộc cho họ Trương, chó Tùng-lương  
không vụ ăn uống. Cách vài ngày sau họ  
Trương chết, hè họ Trương chết thi chim Tùng-  
lương kêu là in ỏi nghe động bi ai, chứng  
liệm họ Trương vào hôm rồi thi chim Tùng-  
lương cũng nhào theo hòn đập đầu mà chết.  
Những kè thây chim đồng có nghĩa như vậy  
thì ai cũng lụy rơi thương tiếc.

Nghỉ như chim Tùng-lương là chim ngoài  
đồng mà còn dì từ nghĩa dải Trương-Đại là  
kẻ nuôi nó hậu tình thay, huôn chi là người  
ai lại không bằng loại thượng cảm như vậy  
sao? Cho nên câu *Nhơn bất như điều phải có*  
*chữ Hổ* dảng sáu mồi nhám cho; nghĩa là  
người lại không bằng chim bay sao?

## CHUNG.

Dịch theo sách Thành-dam quyển hò.

Bên-trái: Nguyễn-du-Hoài.

## Liêu trang ma y diễn ca

(tiếp theo)

Thái dương hắt ám đèn sì,  
mạng căn dã dàn còn gì mà mong;

Xanh xanh khẩu đất không xong,  
nội mươi ngày nữa không trong sông rồi;

Nét di nét đứng nét ngồi,  
vẹn toàn các nét thi thói ai bì;

Nhọn mày mọc rậm rì,  
mặt gầy tôi tớ, vạy thi người ta;

Chon mày lóng mọc dài ra,  
lò tai nhô lớn thiệt là ăn xin;

Cứ ngó khát cái theo mình,  
dèn già sao khỏi quán dinh bỏ thấy;

Đòn bà-gương mặt lớn dày,  
chẳng ngay không thảo túi thay loạn đầm;

Mặt vàng trên lái thảm thảm,  
cửa nhà chẳng tinh cơ cầm làm ăn;

Núc ruồi trên mặt lồng xăng,  
cờ bạc trai gái lồng hăng ô dâm;

Núc ruồi mọc chôn u thảm;  
sanh trai bồn dựa quyền cầm phò vua,

Gái irai vai gánh rùa rùa;  
bằng chung như giày sức thua ông già,

Tật nguyễn ho siễn quá da,  
linh đơn phép nhiệm cũng dà không thuyền;

Chon mày chỉ dưới trạch điện;  
dao binh từ trận sao yên thi hải;

Ngù vì chỉ trên thương khai,  
tay không có cửa có tài vinh vàng;

Người nào tóc rỗi láng đang,  
bung như ông bè không toan việc làm;

Ai mà tám tánh thăm lam,  
miệng cười muôn niềm lòng tham ai bì;

Ngó người lại cười miêng chí,  
nó tham dâm dục kể gì thán hư;

Sơn làm ám khí khiêu khư,  
chợ vào rừng vẫn phải từ cọp ăn;

Thiên di tóc mọc lấn quan,  
mảng dời dời dời lấn xéo nhiều lấn;

Con mắt đen tráng tuh thắn,  
có dắt, có chà, có phao làm quan;

Chú nào nói tiếng khan khan,  
hình dung đón hau giàu sang trên đời;

Quả người nhỏ lớn thành thời,  
tự ăn chặc chia việc đời hiềm sâu;

Đi thời cúp cổ luỗi dâu;  
tự kiêu tự bạo không cầu dèn ai;

Ăn thời muôn niềm không nhai,  
dì cắn hai hàng nói dãi miệng ra;

Cực nghèo không cưa không nha,  
cứ đi ở đâu miếng qua tháng ngày;

Con gái mà rậm chon mày,  
mày tắm quá mất lạy day ông già;

Tuy là yêu diệu nguyệt hoa,  
lày người chêt vợ thiệt dà vồ duyên;

Trai mà con mắt lão liên,  
gian mòn tái tái, song quyền xanh xanh.

(Sau sẽ tiếp theo)

Giao-hoa-thôn: Trần đạt-Chi.

Ngày 22 April 1903.

## Giá Lúa Gạo

VỊNH LONG	GÓC CỘNG	BÁI XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chỗ đèn nhà máy.....	3 \$ 06	3 \$ 06
(5 Phấn thóc 134 cân hay là 60 kilos) trong 1 trăm		
700.....	10	*
Vào bao lẵng, khỏi thuế.....	15	*
Tuy theo		
Gạo trắng nhà máy.....	dẫn sàng và tốt xấu.	

## LÒ H RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn,  
dường l'Avenue Jacareo.

Kinh rao cho quý vị Viên-quan quý-khách  
đặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có  
bán rượu ngọt bồ mát dỗ, và có cơm  
tay mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch  
sẽ ngon béo, vị vân đúng mực, như nhà  
hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngọt  
khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi  
tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh  
ngot và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,40

Giá 15 cachets ..... 15.00

Dùng trọn tháng ..... 50.00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải chờ  
hai trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng  
mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và  
quí khách muốn Yên ấm, xin tố trước dặng  
sứa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3.00

Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh  
ngon, hoặc tiệc dám cười, tẩm gia chi, xin đèn;  
tôi dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính  
xin chủ vị doái chút tình mọn với tôi, là người  
bản-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy  
dền tôi thi cảm ơn lắm. NGUYỄN-VÂN-VÂN.

Cru Bô-thien của quan Phó-Soái Nam-ký.

## CƯU QUAN MỘT NHO

## Ở TẠI PHỐ ĐỦ ƯNG MÉ SÔNG BỀN-TRE

Có bán các thứ sách so học chữ tây và  
các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng,  
truyện sử; cùng sách Minh-tâm, Tú-thơ  
chữ như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng,  
giày đồ, cảng việt, ngồi việt, mực, thước,  
văn vân....

Bán các thứ hình treo cho y tú-sắt.

Nội hạt ai có sưa tú-sắt, mây may, xin  
rước đèn nhà, thi sẽ giúp cho, chẳng tiếc  
công lao, sở phí không nài nhiêu fit.

Nhà có may mây, may y phục tây và  
đó trắng Annam vải tốt, ai muôn đặt may  
tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn  
chỗ khác.

# NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá.....	6 \$ 00
Tuồng-Son-hậu cuộn nhứt.....	0 20
Son-hậu cuộn nhì mới có giá cũng.....	0 20
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiều.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử-ký Nam-Viet.....	0 40
Phong-hoa-Điều-bành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm-Bưu-giám cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 30
Tông-Tử.....	0 30

Ai muôn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muôn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ày lại cho lập tức chẳng sai.

## NĂM-QUÍ-MÃO (1903)

NGÀY LÂU-NAM	THANG TƯ LANGSA		THANG BA ANNAM		THANG TƯ LANGSA		THANG BA ANNAM	
	NGÀY ANNAM	NGÀY LÂU-NAM	NGÀY ANNAM	NGÀY LÂU-NAM	NGÀY ANNAM	NGÀY LÂU-NAM	NGÀY ANNAM	NGÀY LÂU-NAM
1	Mercredi.....	4	Thứ tư	17	Vendredi.....	20	Thứ sáu	
2	Judi.....	5	Thứ năm	18	Samedi.....	21	Thứ bảy	
3	Vendredi.....	6	Thứ sáu	19	DIMANCHE.....	22	Chúa NHỰT.	
4	Samedi.....	7	Thứ bảy	20	Lundi.....	23	Thứ hai	
5	DIMANCHE.....	8	CHÚA NHỰT.	21	Mardi.....	24	Thứ ba	
6	Lundi.....	9	Thứ hai	22	Mercredi.....	25	Thứ tư	
7	Mardi.....	10	Thứ ba	23	Jeudi.....	26	Thứ năm	
8	Mercredi.....	11	Thứ tư	24	Vendredi.....	27	Thứ sáu	
9	Judi.....	12	Thứ năm	25	Samedi.....	28	Thứ bảy	
10	Vendredi.....	13	Thứ sáu	26	DIMANCHE.....	29	CHÚA NHỰT.	
11	Samedi.....	14	Thứ bảy				Tháng tư ANNAM	
12	DIMANCHE.....	15	CHÚA NHỰT.	27	Lundi.....	1	Thứ hai	
13	Lundi.....	16	Thứ hai	28	Mardi.....	2	Thứ ba	
14	Mardi.....	17	Thứ ba	29	Mercredi.....	3	Thứ tư	
15	Mercredi.....	18	Thứ tư	30	Jeudi.....	4	Thứ năm	
16	Judi.....	19	Thứ năm					

NĂM THỨ HAI. — SỐ THỨ 88

Ngày 11 tháng tư năm QUÍ-MÃO

Ngày 7 Mai 1903

# NÔNG-CỔ MÍN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

## GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Người bón quác

một năm.. 5 00

sáu tháng.. 3. 00

Tại Đồng-dương

Người Langsa

cùng ngoại-quốc

một năm.. 10 00

sáu tháng.. 5 00

Tai pháp cùng ngoại quốc 10. 00

## CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH

Tự DÙ-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.

SAIGON.

## ANNONCES

1<sup>er</sup> Page le centimètre \$ 1 50

2<sup>e</sup> Page le cent.... \$ 1 00

3<sup>e</sup> Page le cent.... \$ 0 80

4<sup>th</sup> Page le cent.... \$ 0 60

## HÓI RAO

Ai muôn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào  
nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là  
LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chờ có  
gởi cho ông Canavaggio nřa.

## Thương cỗ luận

(tiếp theo)

Việc lợi hại luận hoài không dứt,  
Cách bón buôn nghĩ rõ chẳng sai;  
Sáu tinh này nhở lén ai ai,  
Tưng rõ biết ruộng nhiều lúa tốt;  
Hếm mỗi nỗi xét chưa cùng tốt,  
Mỗi mồi đều trí trường khéo khôn;

Miếng làm sao cho no đủ nhút mòn,  
Chớ không xét giùm trong cả xứ;  
Nhà nào dặng lúa tiền lưu trữ,  
Thì sảng lòng lèn sắt khắc người;  
Cầu cho mình một vòn hại lời,  
Chẳng tính dèn thân nghèo nông dà;  
Nghĩa là, chủ dien lời thí tá thô cho có ăn;  
Lại không so suy kỳ cập nhơn,  
Cứ mọi cách thẳng vắng cảng cứng  
Xét cho kỳ lời tôi có chừng,  
Tánh người minh hay khắc với minh;  
ít rộng lòng xét nghị công bình,  
Giữ một thê kiêm cho đáy bó,  
Đều lợi hại bón buôn ít rõ,  
Khắc cùng minh lại buột với nức người,  
Khuyên anh em chờ-tưởng luận chơi;  
Xét cho kỳ lời bón bồ.

## Lời bàn :

Nội Lục-tỉnh nhiều người dư của,  
Mua dát diến cho mướn dặng lời ;  
Gán khắp đều mỗi chỗ mỗi nơi,  
Sách-người mướn tiền, công, lể mè ;  
Tiếng ruộng tót mà lòng người xâu tè,  
Khác người nghèo chằng có chút nhon ;  
Người đồng ban chằng muôn lâm on,  
Đánh giá mướn hơn tam phần thủ nhút ;  
Công cày gặt cà bừa chưa truật,  
Gặp mùa hèn ắt bị phài tay không ;  
Nghĩ mà coi ít biết xét công,  
Lai bắt đèn hành như tội tá ;  
Thè ý tận sao không biết sợ,  
Như vậy thì khó hường ba đời ;  
Làm con người chờ ngỡ rằng chơi,  
Khuyên phải ráng lưu dư địa bộ ;  
Người biêt đạo ở nhầm phàm tú,  
Sô giêu thi giàu chằng mệt đầu ;  
May có nhiêu trầu cái ruộng sâu,  
Rộng với bạn đồng ban cũng bắt thât ;  
Xét cho rõ dưới trời rộng đất,  
Một khoảnh dời qua lại ngàn người ;  
Thương lây nhau cho dễ việc ở dời,  
Đầu muôn lợi biêt toan cũng nhiêu lợi ;  
Cách buôn bán hiệp hòn tính tối,  
Hiệp vòn nhiêu dư của khôi lo ;  
Cứ đèn mùa lúa dò vào kho,  
Chờ cao giá hảy khui má bán ;  
Cách bán lúa phải xem cho sáng,  
Nhiều nhả xay hàng lớn họ dua nhau ;  
Lúc buôn thi nhầm trước xem sau,  
Hè cao giá bán ngay cho nhà máy ;  
Chờ lâm kẽ mua dì bán lại,  
Mượn lúa mình mà họ lây lời ;  
Khuyên anh em lúc rảnh ngồi chơi,  
Xét và nghĩ lời bàn có phải ;  
Nếu biêt bán giá cao thì có lãi, (lời)  
Lựa phải là khác với bạn mình ;  
Ở trong dời mà rõ việc phân minh,  
Thuộc tính toàn thi bỏ đồng-ngu tây -bích ;  
Nghĩa là, rộng với mình mà khác khách,  
Lời vò dây túi ắt là vui.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DÙ-Thúc, Bên-tré.

## Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nèp từ Luc-Tỉnh đến Cao-Mang, và bán mỗi hat Tham-biển trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tót, đặt ròng Nèp mà thôi, dùng mà tè tự sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ ; vì đặt băng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muôn lập tiệm bánh (bánh-nhị) dặng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nèo Saigon, số nhà và đường đã tỏ rõ mà thương nghị, dặng hàng lành bài cho mà bán. (Rượu này có nhân lưỡng-long).

## Truyện Đầu-xảo Hà-nội

(tiếp theo)

Đêm đông kiền lá trông mau sáng,  
tiết lạnh không quen khó ngủ trưa ;  
Rạng mai giờ phất vừa vừa,  
sửa sang khăn áo thưa ra thượng trình ;  
Xe kéo bước lên thi phải kéo,  
dường xa trông đèn mới rằng xa ;  
Riết vào nhà giữa chữ A,  
xét xem bên hữu những là dò hay ;  
Cũng trong nhà giữa mà bên hữu,  
nguyên mày dò thường lại khéo làm ;  
Mây tay xảo thù Bắc Nam,  
thêu thùa cản chạm dò làm dò xưa ;  
Nhiều biến trắc cản hình canh mục,  
bọn hoành to thêu kiều hạt tung ;  
Cản thêu như bức dạm nung,  
chạm cây vẽ giàn khôn cùng khéo hay ;  
Tiến diều vua trăm dời nhỏ lớn,  
địa quả hoa ngàn cái xưa nay ;  
Kỳ trường chạm lóng ai tây,  
ghê vuơn ghê nhỏ khéo hay hơn thường,  
Tù cản bình phong nhiều kiều lá,  
điếc xen vân màu lấm đồng phu ;  
Loại tre mọc tramped mịch mù,  
trí khôn làm khéo quả trầu tráp quan,

Dời chạm mới xem như ngà sòng,  
rau tria rõ xét giống xương vàng ;

Nhiều dò quí báu khách sang,  
rần châu ngọc thạch mỹ quan phi thường ;  
Quát Nam-dịnh lồng xanh, lồng trắng,  
nhìn Hàng-bồ cản ốc cản ngà,

Xét xem cho kỹ dời ta ;  
đi hay trí khéo thiệt là tinh thông ;  
Nhiều món đe chơi xem không ích ;  
hay công nhọc trí xét nên khen.

Phía trong có bộ lư đèn,  
của xưa dè lại dám phen dành trời ;

Sắc lớn bá vắng xem chóa mắt,  
bè cao gần trường thày nhơn lòng ;

Hai tai dúc cặp giao long,  
ba chon-to lớn mặt lân trỗ lối ;  
Bi tôi, giao lui năm bảy hiệp,  
trầm hay ngàn khéo biết bao khen.

Có người bén trí không hèn,  
họ thêu thiệt khéo dáng khen công trình ;  
Bắt cặp gá ràng cho dà lợn,  
ngồi xem cách cuộc dặng thêu in ;

Xét xem cho rõ thiệt kinh,  
máu lồng sắc mỏ với hình đầu kê ;

Tài là nên khéo người trí là,  
nghe quen hay chán việc nào quen ;  
Khéo hay thày cũng là khen,  
rách sao nhọc trí việc hèn mà chỉ ;

Sẵng tri rằng tìm nghe lợi vật,  
siêng lòng uống kiêm nghiệp cho mình ;  
Trong trán cuộc rộng minh miinh,  
vì chi danh mọn một mình dù đâu,

Xem rõ chỗ này dò già dụng ;  
đi ra nhà khác vật còn nhiều,  
Ký sau rồi sẽ tiếp theo ;

(Sau sẽ tiếp theo).

## Tam-quốc chí tục đích

(tiếp theo)

Nói về Hàng-Mành thua chạy về dinh ; Thiệu à giận muôn chém di, các quan khuyên giải hết sức mới khôi. — Thambi nói : « việc hành quân lầy lương thực lâm trường, chẳng nên hơ hồng, Ô-sào là chỗ dồn lương, phải

đặt binh cho nhiều mà giữ, » Viên-Thiệu nói : « ta mưu chước đã sẵn, người phải về Nghịệp-dò mà giám đốc lương thảo chằng nên để khuyễn. » Thambi-lanh mang đi rồi ; Viên-Thiệu bèn khiên đại tướng là Đôn-vu-Huỳnh với bọn đốc-tướng là Luc-ngaon-Tân, Hàng-Lư, Tử-Lữ, Oai-Hoàn, Triệu-Hiên, dàn hai muôn người ngựa qua giữ Ô-sào. (Nguyên Đôn-vu-Huỳnh là người tinh cứng cỏi, ham uống rượu, quân sỉ sợ và lầm). Lúc đến Ô-sào, tụ chúng trường uống rượu cả ngày.

Nói về Tào-Tháo lương thực đã hết, bèn mau sai sứ về Hứa-xương thõi thúc Tuân-Vức sai người giải lương dàn cho mau. Tên sứ dam thơ dì chằng dặng ba mươi dặm dảng, bị quản Viên-Thiệu bắt trói giải dàn cho Hứa-Nhu.

(Nguyên Hứa-Nhu tự Tử-Viễn, lúc nhỏ dã kêt bạn với Tào-Tháo, nay lại làm Mưu-si cho Viên-Thiệu).

Lúc ấy xét trong mình tên sứ đang tho của Tào-Tháo hồi lương ; bèn dèn ra mắt Viên-Thiệu rằng : « Tào-Tháo đón binh nòi Quan-dò mà cầm cự với ta đã lâu, Hứa-xương bỏ trống ; nêu phản một đạo binh, liên dèn qua lén đánh Hứa-xương, hể thầu dặng Hứa-xương rồi, thì Tào-Tháo phải bị bắt ; nay Tháo lương thõi đã hết, phải nhơn cái cơ hội này, phản hai phía đánh rộc thì xong. » (1) Thiệu nói : « Tào-Tháo là dứa quí quyết xảo trả lầm, cái thơ ày là kè và dụ địch đó, chằng nên tin. » Nhu nói : « nêu nay chằng tin, thi sau phải bị va hai lại. » Lúc đang nói bông, có sứ ở Nghịệp-dò dồn đứng thơ của Thambi-Phòi cho Viên-Thiệu. « Trong thơ trước nói về việc vận lương sau nói qua việc Hứa-Nhu lúc còn ở Ký-châu, thường hay làm thực của dân, lại xuôi bọn con cháu nhiều khi thâu góp thuế khóa mà làm của mình, nên nay dã bắt hết con cháu và mà hạ ngực rồi. » — Thiệu xem thơ

(1) Nếu Viên-Thiệu mà nghe theo kè Hứa-Nhu bày dò, thì Tào-Tháo ắt không dàt mà chôn thủy tiết thay !

cả giận nói: « đồ hả làm thắc phu, còn dám dèn trước mặt ta, mà dưng kè sao? Người có quen với Tào-Tháo, tướng có khì người đã ăn hối lộ của va rồi, dặng làm kè tê tac cho va, nên nay kiêm thè mà gạt binh ta đó, lẽ thi dặng chém đầu, nay ta tạm gởi cái đầu lại cho, người phải di ra cho mau, tự hẫu ta cảm không cho người thày ta nứa. » — Hứa-Nhu trở ra ngửa mặt lên trời mà than rằng: « lời ngay trái tai, đồ dốt nát có biết chi mà lo mưu với nó, nay con cháu ta đã bị Thảm-Phòi hại rồi, ta còn mặt mũi nào mà ngó người cùng, vật đất Kỳ-châu. » Bên rút gươm tự vận. Kẻ ta hữu giục gươm và khuyên rằng: « ông có chí mà coi mạng như không đi vậy? Viên-Thiệu chẳng dụng lời ngay, thi sau ắt phải bị Tào-Tháo bắt, ông đã có quen với Tào-Tháo, sao chẳng bỏ chỗ tôi mà đầu chổ sáng? » Mây lời nói ấy, làm cho Hứa-Nhu chợt tỉnh lại; bèn lật đật lén qua đầu Tào-Tháo. — Người đời sau có làm thơ than rằng:

Bỗn-sơ tiếng mạnh khắp Trung-hoa,  
Quan-dộ chồng ngăn uống sức à;  
Nêu rò Hứa-Nhu mưu dáng dung,  
Non sông, Tào, há dặng về va.

Nói về Hứa-Nhu lén trốn ra khỏi dinh, tuộc qua trại Tào-Tháo, quẩn tuấn dâng của Tháo bắt lại. Hứa-Nhu nói: « ta là bạn cù của Tào Thừa-tướng, người mau vào thura lại, rằng có người dắt Nam-dương là Hứa-Nhu dèn ra nết. » Quản sì liền vào trại thura lại. Lúc ấy Tào-Tháo vừa đang cởi áo đi ngủ, nghe nói có Hứa-Nhu trốn qua trại mình, mừng lắm, chẳng kiệp mang giày, di chon không ra rước, xem thày Hứa-Nhu, bèn vỗ tay-vui cười, cầm tay giặc, vào rồi quì lạy dưới đất: Hứa-Nhu lật đật dờ giày thura rằng: « ông là Tướng nhà Hán, tôi là kẻ dâm hèn, sao khiêm nhượng quá lầm vậy? » Tháo nói: « ông là bạn cù của tôi, lẽ đâu dám lây danh trước mà phản trên dưới sao. » Nhu thura rằng: « tôi không biết lừa chúa mà thờ, để vui

thân noi Viên-Thiệu, lời chằng nghe, kê chằng dùng, nay phải bồ va qua ra mặt cù-nhơn, xin thân dụng. » Tháo nói: « Từ-Viễn khùn dèn dây, thi việc tôi ắt xong, có kê chi đánh dặng Viên-Thiệu xin dạy tôi. » Nhu thura rằng: « tôi thường khuyên Viên-Thiệu đam binh kí qua đánh lầy Hứa-dò rồi hai đầu đánh ép lại, » Tào-Tháo thắc kinh nói: « phải Viên-Thiệu nghe lời ông thì việc tôi bư rồi. » Nhu hỏi: « lương thực của ông nay còn dặng bao nhiêu? » Tháo đáp rằng: « còn dùng dặng một năm. » Nhu cười rằng: « e không thiệt. » Tháo nói: « còn chừng dặng nửa năm. » Nhu xuôi tay áo đứng dậy bước ra mà nói rằng: « tôi lầy sự chắc chắn dèn đầu, mà ông khì như vậy, thi tôi còn trong chi nữa. » Tháo kéo lại mà nói rằng: « Từ-Viễn chờ giận, để tôi nói thiệt, nay lương thiệt còn dùng dặng chừng ba tháng. » Hứa-Nhu cười rằng: « người đều nói Mạnh-Đức là gian hùng, nay thiệt quả lầm. » Tháo cũng cười nói: « ông hả di chằng nghe, binh bắt yểm trả. » (là việc binh không lẽ không nói dối) bèn kê tai nói nhỏ rằng: « lương còn dùng trong tháng này mà thôi. » Nhu nói lớn lên rằng: « chở giàu tôi, lưỡng dã hết sạch rồi. » Tháo sững sot hỏi rằng: « sao mà biết vậy? » Nhu bèn lấy thơ của Tháo gởi cho Tuân-Virc giờ ra rồi nói rằng: « thơ này của ai viết đây? » Tháo thắc kinh hỏi: « չ ở đâu mà dặng vậy? » Nhu nhắc việc bắt dặng sứ lại cho Tháo nghe. Tháo bèn nắm tay Hứa-Nhu mà nói rằng: Từ-Viễn dã tưởng tình cù mà dèn dây xin có việc chi dạy bảo tôi. » — Nhu thura rằng: « Minh-công đam binh mồ côi cự với mồi giặc lớn, chằng tiếm phương mà thắng cho mau, ắt là mồi cẩu thác đó; tôi có một chước, chằng khởi ba ngày, làm cho một trăm muôn binh của Viên-Thiệu chằng đánh cũng phải thua. chằng hay Minh-công có khùn nghe chằng? » Tháo mừng nói: « tôi xin nghe chước hay. » Nhu thura rằng: « Viên-Thiệu lương thảo đồ vật đều tích trữ hết nơi O-

sào, khien. Đòn-vu-Huỳnh gìn giữ; Đòn-vu-Huỳnh hay uống rượu không dà đặc, Minh-công phải chọn binh rộng, dời xung rắng tướng của Viên-Thiệu là Tương-Ký đam binh dèn dò dặng bộ lương, rồi thưa cơ đót hét lương thảo đồ vật, thi binh Viên-Thiệu chằng khởi ba ngày tự nhiên phải loạn. » Tháo cả mừng, trượng dải Hứa-Nhu, rồi cẩm ở lại trong trại.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

### Nghị viễn tân cù.

Bữa Chúa-nhứt mồng 3 tháng Mai này, tại nhà Độc-lý thành-phố Saigon, có hội tuyển cử ba Nghị Viễn sung Thành-phố Nghị-hội.

Sô người dặng tên và số tuyển cử, cả thảy là..... 1.802 người.

Sô người có tên bồ thăm tuyển cử, thi là..... 671 người.

Ông Canavaggio, nguyên bón-quán chè-nhon, chuyên việc Canh-nông, được 350 tiếng cù.

Ông Deniše, Trưởng Tòa-án, được 347 tiếng

Ông Foray, Trạng-sư được..... 310 id.

Ông Larue, Thương-mãi..... 280 id.

vân vân...

Vậy ông Canavaggio, ông Deniše và ông Foray được nhiều tiếng cù hơn hết, được sung bòn Thành-phố Nghị-hội Nghị-viễn.

Bồn-quán cung hạ ba quái Nghị-viễn lán cù và kinh chúc ba ngài phó vị-cán quyền biện thiệp, vang sự-thắng-chí; ắt Thành-phố ta sẽ được hưởng phú hào-thạnh lợi.

### Thị phò

Bồn quán có tiềp dặng 18 bài thi của mày ví văn hữu ở Hà-tiên làm đưa quan huyện Trần-quan-Tâm về nghĩ, nên xin dam vò tờ nhựt báo nấy cho chư quí hữu nhà quan hì duyet.

Tiền Tri-huyện Trần-công-Quan-Tâm Hồi-trinh.

Thoát sám từ thuở biết nhau rày,  
Bịn rịn cầm tay khó dứt tay.  
Đêm thíc rừng treo vừng nguyệt rạng,  
Chiểu trông cây đứng đám mây bay.  
Tiếng cầm Đòn-phù dem di vẫn,  
Bông huyền Hả-dương dè lại dây.  
Vé gặp ôn nhơn đầu hồi dèn,  
Biển viên vui thú bầy lâu nay.

Hà-tiên Hồi-dồng Nguyễn-thần-Hiền.

\*\*\*

Phân nhau hai ngà dạ nào an,  
Bè liều-lên dèng lụy chưa chang.  
Ngàn dặm lui chon ngàn dặm tướng,  
Mây con cách mặt mây con than.  
Lý đào Huyền dò mơ người ngọc,  
Tho rượu dèm nay già bạn vàng.  
Ba tháng hối hưu dà: hết một,  
Thây tình bìn-rịn nghĩ mà thương.  
La-thanh-Dâm tho-ký quan-thue thương-chanh Hà-tiên.

\*\*\*

Vui vầy một cuộc buỗi năm giờ  
Kè ở người di dạ ngàn ngơ.  
Ngàn dặm đưa thấy ba chén rượu,  
Năm canh nhớ từ một bài thờ.  
Huê thơm hang dà chim lăng liêu,  
Cỏ nhuộm trời đồng gió phất phor.  
Ngày kia ác than mây dâu dặng bước,  
Nhớ cơn ly biệt lúc bảy giờ.  
Đường-hoa Hương-chù Phụng-lai-Nghi Hà-tiên.

\*\*\*

Dâu bể nào hay cuộc dời dời,  
Huyền-dao, còn dè cái thơm rơi.  
Bé đồng dứt hóa dến om cù,  
Trăm chén yên hả phi dà chor.  
Tào khói lái rai mây khắp chò,  
Lòng quì bận biệu nắng dời nai.  
Kinh đưa hặt lán quì linh vịnh,  
Gọi tam tình thương nhất tiềng dời.

Thuận-yến Bùi-nhựt-Quang Hà-tiên.

\*\*\*

Sám thương dời nřa biết sao dây  
Gọi chúc tình thương cạn chén dây.  
Dặm liều người xưa mong cát gánh,  
Thiếm hoa bạn cù lại phản tay;

Mưa tuồng tượng bời chòm mây tòa,  
Sóng dợn vì chưng trận gió day.  
Kè thử lâu nay chưa lồi hẹn,  
Sám thương dõi ngả biết sao đây;

Nguyễn-phương-Chánh, *tho-ký Hà-tiên.*

\*\*\*

Phân báu hai ngả dạ nào ngui,  
Mây tối cây xanh cũng ngậm ngui.  
Người ở một tuy đều cảm tưởng,  
Binh vé ba tháng lại bối hối.  
Đá vàng mới thô toan làm một,  
Thịnh khỉ vừa ra phúc rẽ dời.  
Đưa bạn bèn nay xin cặn chén,  
Muôn trùng non nước gượng làm vui.

*Hà-tiên thông phán Xuân.*

\*\*\*

Tiếng nhọn cách trở mày thu đông,  
Đời bước ai ai cũng chạnh lòng.  
Nhà trống gương trong dành tiếng đế,  
Cửa công em trả luận tình mộng.  
Câu thơ rè bạn ngâm cảng thẳm,  
Chén rượu lén dàng cặng lại dong.  
Phải được phép mầu phương rút dài,  
Đường xa ngàn dặm ngô cho thông.

Phan-kim-Chung, *Surveillant des Douanes Hà-tiên*

\*\*\*

Chén quỳnh cạn rót tiệc đèn đồng,  
Năm vận tình quê chúc mặng nồng.  
Nội gót kính ngâm câu tiệc trăng,  
Phân báu xin tặng rượu đào hồng.  
Xôn xao dắt khách buồn lòng trẻ,  
Sum hiệp quê nhà phì da ông.  
Muôn dặm non sông mai cách trở,  
Mây tàn béo giật luộn ngùi trông.

Trần-phước-Phận, *ký-lục qua thuế Hà-tiên.*

\*\*\*

Nhớ ơn dùm học trúc năm chây,  
Xây phúc chia báu tớ già thấy,  
Đao bức chưa quên lời dạy bảo,  
Lý dào còn dề tiếng xưa nay,  
Trầm dân muôn lắp đường xe dở,  
Một tiệc xin dung chén rượu này,  
Non Nghiêm ngày sau mà tới dặng,  
Ngàn thu còn lat lâm thương dày.

Lê-quan-Đặng.

Chén rượu chẳng phản bức nhò-to,  
Đáp tinh phụ chắp mới nén cho,  
Người xưa dặm liều lời cẩn dẫu,  
Bên cũ cây già tiếng hẹn hò,  
Cũng tượng sum vầy lồng hòn bờ,  
Nào hay chít mắt mặt buồn xo,  
Ba trăng cho kịp rồi mau lại,  
Chờ đê cho ai những nhọc lo.

Phạm-công-Bình.

\*\*\*

Biển hóa cồn dâu lè tự nhiên,  
Cùi dưng lời tặng lò tình riêng,  
Đường mây cảm nghĩa ghi lời hẹn,  
Non nước nào ai lời tài nguyên,  
Cảm lục người dì lòng bạn biệu,  
Cực khi kề ở dạ deo phiến,  
Chúc vi ơn nặng no nao trẻ,  
Phước lộc cầu cho thọ bá niên.

Thái-Mạnh.

\*\*\*

Kết nghĩa kim băng dẻ dám sai,  
Lày lời dưa bạn cảm nhau hoài,  
Cách non cách núi lòng không cách,  
Phai bạc phai vàng dạ chẳng phai,  
Văn vở một iòa thương triều men,  
Anh em ngàn thuở muôn bên giai,  
Một-dều-cầu nguyện chó anh chị,  
Phước lộc tăng vinh mạnh giỏi bài.

*Hà-tiên quản Nguyễn-thành-Long.*

\*\*\*

Rày mừng ông dặng rảnh lòng lo,  
Thong thả di chơi mời sướng cho,  
Cảm nghĩa anh em vui thú vi,  
Lày lời dưa đón xuồng tàu dở,  
Tay cầm có một trong ngòi vi,  
Trên thê không hai khó ý dở,  
Nghe nói dời chon cười nước mắt,  
Ngày sau hội hiệp rõ căng do.

*Tiền sơn tư bất hòi đại thuyền sứ.*

\*\*\*

Huyện doãn vi quan tri huệ minh,  
Đồng thinh tông hữu thượng dũng trinh,  
Hà-tiên tòng xã triêm án đức,  
Sơn tri sứ dỗ cảm nghĩa huynh,

Kim nhựt nhàn vũ thiên lý ngoại,  
Hà thời hội hiệp nhứt già hình,  
Vì ngôn tòng nguyên nguyên trường thời,  
Tân chức thăng quyền đại đạo sành,

Thạch động son tự Tôn chúng chánh quả

\*\*\*

Hà-tiên vang tiếng lúc ông đi,  
Già trẻ phân tay nhớ xiết chí,  
Che chờ mày thu ơn để tạc,  
Bưng khuân dôi ngả dạ sầu bi,  
Ngọc vàng nên nét người xa cách,  
Đào-Lý viên huê tiệc rạng ghi,  
Dung chén quỳnh tượng xin chúc tăng,  
Cao thăng quyền trước phì nguyên ni.

*Giáo tông Hà-tiên Nguyễn-công-Thanh.*

\*\*\*

Đá vàng nay dã túi trông,  
Tử ta cao nhân giữa tiệc đồng,  
Khoanh lý hiên thần xui kẻ khổ,  
Đào viên tướng hổ khiên ngồi trông.  
Tôi mò cõi tưởng vững ô cõi,  
Trưa trật nào quèo bóng nguyệt không.  
Kinh gửi miếng trường đầu cùi lạy,  
Tâm lòng tưởng tôi đội ơn ông.

Nguyễn-thành-Vân.

\*\*\*

Tiền túr xin mừng quí hữu an,  
Rạng mai lèn ngựa úa dội hàng.  
Non cao cảm cách lòng còn nhỏ,  
Tạm nghỉ quên già sắng phụng loan.  
Công khó nhiều năm ra giúp nước,  
Ô đời dân sự chẳng thang vang.  
Ba trăng qua lại trông gán tôi,  
Bồn biển nhìn nhau hiệp một đoàn.

*Lý-văn-Thinh ký-lục trường ô Hà-tiên.*

\*\*\*

*Lưu biệt Hà-tiên chư thân hữu.*

Từ ngày du hoạn cảnh Hà-tiên.  
Sớm tôi vầy vui mây bạn hiền,  
Hè đứng anh hùng thì chuồn nghĩa.  
Bằng làm quân tử sá chi tiền,  
Tiệc dưa chén rượu buồn khôn dãi.  
Lòng cảm câu thơ đẹp muôn khuyễn,  
Đa là bày nhiêu người hậu ý,  
Non mòn biển cạn đément quên.

*Tri huyện Trần-quan-Tâm.*

Ngày 7 Mai 1903.

GIA LÚA GẠO

	NH LONG	GO CONG	BAI XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân bay là 68 kilos, chỗ đèn nhà máy.....	3 \$ 07	3 \$ 07	3 \$ 09
Cao lúa nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc 34 cân hay là 60 kilos trong 1 trăm 700.....	10	10	10
Tạo bao sản, khởi thuê.....	13	13	13
Gạo trắng nhà máy.....	20	20	20
	Tùy theo dán súng và tốt xấu.		

LỜI RAO

Nhà quán tây và cafe mới lập tại Chợ-lớn,  
đường l'Avenue Jacaréo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quan quý-khách  
đặng rõ, tại nhà hàng lối mới lập đây, có  
bán rượu ngọt hổ mật dù, và có cơm  
tay mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch  
sẽ ngọt béo, vị vẫn đúng myc; như nhà  
hàng của người Langsa; lại có dấm dở ngọt  
khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi  
tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh  
ngot và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,40

Giá 15 cachets ..... 15 00

Dùng trọn tháng ..... 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho  
hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng  
mặt dẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và  
quí khách muốn yên ảm, xin tờ trước dặng  
sứa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3,00

Còn Tôn-Viên quý-khách muốn đặt, hoặc bánh  
ngot, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chi, xin dặn  
tôi dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính  
xin chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người  
bản-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy  
dền tôi thi cảm ơn lâm. NGUYỄN-VĂN-VÂN.

Cứu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-ký.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quಡc-ngữ giá như sau này :

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá.....	6 \$ 00
Tuồng Sơn-hậu cuộn nhứt.....	0 20
Sơn-hậu cuộn nhì mới có giá cιng.	0 20
Tho Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiều.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Điều-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm-Bùu-giám cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 30
Tòng-Tử.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cõ ở xa hặt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ây lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO  
(1903)

NGÀY LANGSA	THANG NAM LANGSA		THANG TÙ ANNAM		NGÀY LANGSA	THANG NAM LANGSA		THANG TÙ ANNAM	
	NGÀY	ANNAM	NGÀY	ANNAM		NGÀY	ANNAM	NGÀY	ANNAM
1 Vendredi .....	5	Thứ sáu	17	DIMANCHE.....	21	Chúa NHỰT.			
2 Samedi .....	6	Thứ bảy	18	Lundi.....	22	Thứ hai			
3 DIMANCHE.....	7	Chúa NHỰT.	19	Mardi.....	23	Thứ ba			
4 Lundi.....	8	Thứ hai	20	Mercredi.....	24	Thứ tư			
5 Mardi.....	9	Thứ ba	21	Jeudi .....	25	Thứ năm			
6 Mercredi.....	10	Thứ tư	22	Vendredi.....	26	Thứ sáu			
7 Jeudi.....	11	Thứ năm	23	Samedi.....	27	Thứ bảy			
8 Vendredi.....	12	Thứ sáu	24	DIMANCHE.....	28	Chúa NHỰT.			
9 Samedi .....	13	Thứ bảy	25	Lundi.....	29	Thứ hai			
10 DIMANCHE.....	14	Chúa NHỰT.	26	Mardi.....	30	Thứ ba			
11 Lundi .....	15	Thứ hai				Thứ sáu 5 ANNAM			
12 Mardi .....	16	Thứ ba	27	Mercredi.....	1	Thứ tư			
13 Mercredi .....	17	Thứ tư	28	Jeudi .....	2	Thứ năm			
14 Jeudi .....	18	Thứ năm	29	Vendredi.....	3	Thứ sáu			
15 Vendredi .....	19	Thứ sáu	30	Samedi .....	4	Thứ bảy			
16 Samedi .....	20	Thứ bảy	31	DIMANCHE.....	5	Chúa NHỰT			

# NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



## CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

### GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Người bón quốc	
một năm... 5 \$ 00	
sáu tháng... 3. 00	
Tại Đông-dương	
Người Langsa	
cùng ngoại-quốc	
một năm... 10 \$ 00	
sáu tháng. 5. 00	

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

### CHỦ NHƯỢN: CANAVAGGIO

#### CHỦ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH

Tự Dũ-Taúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Sô 84.

SAIGON.

### ANNONCES

1<sup>o</sup> Page le centimètre \$ 1 50

2<sup>o</sup> Page le cent..... \$ 1 00

3<sup>o</sup> Page le cent..... \$ 0 80

4<sup>o</sup> Page le cent..... \$ 0 60

## LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chỉ vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio' nứa.

## Thương cõ luận

(tiếp theo)

Nhà giàu có ráng mà hùn hiệp,  
Nghé báu buôn chǎng phải hư hèn ;  
Xin xét xem người tráng kẽ dán,  
Coi có phải nhờ dòng nên vồn lớn ;  
Khuyên khắn khái mà lòng hảo hồn,

Tuở hay rắng giàu bời có gan ;  
Có phước thì vinh hiển làm quan,  
Hai đều ày xét cho tướng tài ;  
Cử làm phái mạng trời bắt thât,  
Sô sang giàu thì sau trước cũng sang giàu ;  
Chẳng phải người mà sửa mạng lười dâu,  
Mạng bần khổ thời chung thân cũng bần khổ ;  
Nhưng phái xét thương nhau nghèo khổ,  
Lập phuong mà dở bót cơ hàng ;  
Lâm con người phải rõ hẽ quan,  
Ráng trau dirc bền hơn ham của ;  
Nghia chánh luận tôi náo dám rúa,  
Hãy xem coi gương trước nhà Tán ;  
Cách giàu sang mạnh thề ai hợp ,  
Lập xảo trùn trường thành trường chắc ;  
Và mạnh oai to nẽa khác,  
Ua vàng ròng ngọc tốt @hôn No ; 54

Biết tham lam mà chẳng biết do,  
Tiết sự nghiệp cầu trường sanh được;  
Việc dù nén lòng sợ trước,  
Lập kho tàng dưới đất dặng giàn xương;  
Người thường nhơn nhẹ nói nên thương;  
Chớ kè trại già xét rồi lại ghét;  
Ghét là ghét cách ở đời không xét,  
Biết vì mình mà không nghĩ kè giòng mình;  
Ham sang giàu púi quý tôn vinh,  
Quyết gom hết nết chôn học trò đốt sách vở;  
Thiệt cũng mạnh, mạnh mà ở đó,  
Vi vây nên thiên đạo hảo hoàng;  
Xét mà coi thì rõ hệ quan,  
Không mảy lúc thành vi bạch địa;  
Kè học rắng xét cho thông nghĩa,  
Chữ bệ quan là chỗ trọng con người;  
Phải rò sao rắng thiệt rắng chơi,  
Chợt tưởng dặng muôn năm còn sống;  
Cầm mồi nước vung trời chánh thông,  
Sái dạo cõi hóa khôi phì;  
Nêu vi cùng tiêu tiêu vi vi,  
Tuổi hưởn khô dù ăn dù mắt;  
Nhưng bợm ây mà sah lòng khắc,  
Thì mau bay như sương & ngọn lau;  
Khuyên một đều rắng xét mà thương nhau,  
Người có vòn chớ bo bo giữ cửa;  
Lướt trời dắt xét dà rộng bá,  
Cùa dắt trời thì hưởn lại cho dắt trời;  
Có phải người ai lày dặng cho người,  
Nên có chữ từ qui sanh ký;  
Khuyên phú già rắng mà lập chí,  
Ra vòn dù hùn hiệp cho đồng;  
Người có làm dặng giúp kè không,  
Đặng chuộc tiếng nam nhơn bỉ lậu;  
Sợ mất của thiệt lòng rát xâu,  
Tiết của trời sau thác có dam theo;  
Hãy mỏ lòng xét hiều cho cao,  
Hùn hiệp lại bắn hưởn đại lạc;  
Việc lúa gạo xét cho đích xác,  
Cuộc dương dâu phải rắng mà đánh;  
Bởi của mìn lao luc tác cảnh,  
Minh ràng hướng chớ dể ai hướng uống.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-ĐỨ-THÚC, Bến Tre.

## Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hảng bán rượu Nép từ Lục-Tỉnh đến Cao-Mang, và bán mồi hạt Tham-biển trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hảng này bán rượu thiệt tốt, đặt ròng Nép mà thôi, dùng mà tè tư sach sè, và uống thì mạnh mè; vì đặt hảng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bài-nhì) dặng bán rượu này, thì phải đến tại hảng nói Saigon, số nhà và đường đã tò dó mà thương nghị, dặng hảng lách bài cho mà bán. (Rượu này có nhân luồng-long).

## Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Ngày thứ Thảo bón thân ra chọn binh kỵ binh bộ 5 ngàn sửa soạn qua Ô-sào cướp lương. Trương-Liêu nói: « chỗ Viên-Thiệu đón lương, lẽ đâu va không cần thận, Thura-Tướng chẳng nên khinh mà di, e Hứa-Nhu dồn chặng. » Thảo nói: « không phải, Hứa-Nhu mà dồn dày, là trời khiên Viên-Thiệu hư đó; nay binh ta lương không dù, khó mà cầm cự lâu ngày, nếu chẳng dụng kè của Hứa-Nhu, thì là ngã mà đợi vây sao, như va cõi dồn lê-dâu dám khùn ở lại trong trại ta, và lại ta cũng muôn cướp trại dã lâu, nay tính di cướp lương, thì là kè dáng làm, xin người chờ nghỉ. » Trương-Liêu thưa rắng: « vậy thì cũng phải phòng, e Viên-Thiệu nhơn trống đèn cướp trại mình chặng. » Thảo cười rắng: « ta đã tính trước rồi. » Bèn khiên Trương-Nhu, Giả-Võ, Tào-Hồng với Hứa-Nhu đóng giữ đại trại; Hạ-hầu-Đôn với Hạ-hầu-Huyền lãnh một đạo binh núp phía bên lá, Tào-Nhu với Lý-Điền lãnh một đạo binh núp phía bên hữu, dặng ngừa binh Viên-Thiệu, rồi

khiên Trương-Liêu, Hứa-Trữ di trước, Từ-Quán Vu-Cầm di sau, còn Thảo bón thân dẫn các tướng di giữa, công lại dặng năm ngàn người ngựa, cờ dể già rắng binh của Viên-Thiệu, quân sĩ đều ôm cõi đội cùi khô theo, người ngâm bóng mai, ngựa khớp miệng, vừa lúc chạng vạng, nhắm Ô-sào thẳng đèn.

Đêm ấy sao mọc cùng trời. Nói về Thảo-Theta bị giam cầm trong ngực, Đêm ấy nhưn thấy sao mọc tờ rì bèn khiên kè giữ ngực dàn ra giữa sân dặng xem thiên văn; bóng thầy sao Thái-bach dĩ nghịch, xâm phạm vào phần của sao Ngưu sao Đầu, bèn thát kính mà nói rắng: « họa dã gần đèn rồi. » Bèn nói đêm ấy cầu ra mắt Viên-Thiệu. Lúc ấy Viên-Thiệu đang say, nghe nói Thảo-Theta có việc kia đèn thua, bèn đòi vào mà hỏi. Thảo-Theta thưa rắng: « vừa mới xem tượng trời, thầy sao Thái-bach dĩ nghịch trong sao Liêu, sao Qui, bóng sáng chói vào phần sao Ngưu sao Đầu, e bị thiệt hại về sự cướp dự của binh giặc chặng; Ô-sào là chỗ đón lương, chẳng nên hờ hững, phải mau sai binh ròng tướng mạnh ra nơi mảy đường núi mà tuân phong, cho khỏi mắc mưu Tào-Tháo. » — Thiệu giận nạt rắng: « người là kè có tội, sao còn dám buôn lời quây mà làm rồi lòng quân. » Rồi lại nạt kè giữ ngực rắng: « ta khiên người giữ tú sao dám thà ra? » Bèn khiên chém tên giữ ngực ây dì, khiên người khác thê mà giữ Thảo-Theta. Thảo-Theta trờ ra lau nước mắt mà than rắng: binh ta sớm tối phải hu, thầy bài ca ta cũng chẳng biệt lạc về đâu. » Người đời sau có làm thơ than rắng:

« Lời phái trai tai lại gọi cứu,  
« Một mình Viên-Thiệu ít cơ mưu;  
« Ô-sào lương hèt cơ đồ rúng,  
« Còn muôn khu khu giữ Ký-châu.

Nói về Tào-Tháo dẫn binh di ban đêm, di ngan mảy trại của Viên-Thiệu, quân trong trại hỏi rắng: binh mả ở đâu mà đi vậy? » Thảo khiên người đáp rắng: « Trương-Kỳ vung mang qua Ô-sào giữ lương. » binh

Viên-Thiệu thay thiệt hiệu cờ là binh của mình, nên chẳng nghĩ; qua mảy chỗ đều dồi xung rắng, biếng Tương-Kỳ, nên khỏi bị ngăn trở; lúc đèn Ô-sào đã mảng canh tư; Thảo khiên quân sĩ chèc cõi khô chung quanh rồi nỗi lửa lên, chúng tướng giục trống thằng vào. Lúc ấy Đôn-vu-Huỳnh vừa mời nhóm các tướng uống rượu say còn nằm trong trướng, nghe tiếng cõi tiếng trống, lết đặt chòi giày hỏi: « cờ chi mà la hét vậy? » Nói chưa giức, thì đã bị câu liêm giựt té xuống. Lục-nguon-Tần, Triệu-Duệ vận lương vừa về thầy trên dồn lửa dày, mau đèn cứu ứng; binh Tào-báo với Tào-Tháo rắng: binh giặc ở sau lưng, xin phân binh ra dặng cự. » Thảo nạt lớn lên rắng: « các tướng cứ rắng sức xông tới, đợi binh giặc dồn gần sau lưng sẽ trở lại mà đánh. » Bởi đó nên chẳng có người nào mà chẳng rắng sức giành nhau dồn trước vừa giết, trong một phúc, bõa phía lửa dày, khói bay mịch trời. Triệu, Lục, hai tướng xua binh dồn cứu, Thảo quay ngựa lại đánh; hai tướng ngăn dờ chặng lại, đều bị binh Tào giết thác, lương thảo bị dột ráo, Đôn-vu-Huỳnh bị bắt dẫn đèn, Tào-Tháo dạy các tai lắc mũi và chặc hết hai bàn tay, trời bồ trên lưng ngựa thà về dinh Viên-Thiệu dặng làm nhục choi. — Nói về Viên-Thiệu ở trong trướng nghe quân vào báo nói phía chánh Bắc lửa sáng, hừng trời, biêt chặc là Ô-sào sơ thác, liền ra trướng triệu các quan văn vò thương nghị dặng sai binh qua cứu, Trương-Hắp nói: « xin dể tôi với Cao-Lâm di cứu cho. » — Quách-Đô nói: « chẳng nên, binh Tào-di cướp lương, thì Tào-Tháo át bón thân đèn đó, hè Thảo di rồi, thì trại bỏ không, phải xua binh qua đánh trại Tào-Tháo, Thảo hay át mau mau trờ về, ây là kè Tôn-Tần vây nước Ngụy mà cứu nước Hàng dò. » Trương-Hắp nói: không phải, Tào-Tháo mưu kè nhiều, hè di ra thì đã cần thận ở nhà mà ngừa khi sơ thác; nay di đánh dinh Tào-Tháo nêu đánh chẳng phùng, bọn Đôn-vu-

Huynh át bị bắt, thi bọn ta đều phải bị cầm. → Quách-Đô nói: Tào-Tháo cứ lo cướp lương, há dì dè binh ở lại trại sao? → nói rồi bèn cứ xin cướp dinh Tào-Tháo dời ba phen, Thiệu bèn khiên Trương-Hắp, Cao-Lãm dàn binh năm ngàn, qua Quan-dò cướp dinh Tào-Tháo; sai Trương-Kỳ lánh binh một muôn qua cứu Ô-sào.

Nói về Tào-Tháo giết tan quân sĩ của Đôn-vu-Huynh, lấy y giáp cờ xí cho quân, chà mìn mặc vào già làm binh của Đôn-vu-Huynh thua chạy về trại, chạy dàn đường núi hẹp nhỏ, vừa gặp đạo binh Trương-kỳ, binh Trương-Kỳ hồi, thi dáp rằng binh ở Ô-sào bị thua chạy về; Trương-Kỳ không nghĩ, giục ngựa vượt qua, Trương-Liêu, Hứa-Trù lước dàn kêu lớn rằng: « Trương-Kỳ chờ chạy, Kỳ trả tay chẳng kiệp, bị Trương-Liêu chém nhào xuống ngựa, rồi giết luôn hết binh của Trương-Kỳ; lai sai người đi trước báo dồi rằng, Trương-Kỳ đã giết tan binh cướp Ô-sào rồi; Viên-Thiệu ngờ thiệt, chẳng sai người đi tiếp cứu Ô-sào nữa, cứ sai binh thêm qua Quan-dò.

Nói về Trương-Hắp, Cao-Lãm dì cướp dinh Tào-Tháo; bên tả Hạ-hầu-Đôn, bên hữu Tào-Nhơn, ở giữa Tào-Hồng, xông ra một lược, ba phía binh đánh ép lại, binh Viên-Thiệu cả thua, binh tiếp ứng vừa đến; Tào-Tháo lại ở phía sau chặn đánh riết dồn, bên phía phủ vây vừa giết; Trương-Hắp, Cao-Lãm tím dâng chạy khỏi, Viên-Thiệu thâu dặng binh Ô-sào còn sót lại chạy về trại, thày Đôn-vu-Huynh tai mùi không có tay chém bị cắt hết, mới hỏi: « Ô-sào có sao mà bị thua? » quân thưa rằng: « Đôn-vu-Huynh mặc say, nên đánh không lại. » Thiệu giận lầm dạy chém liền. — Còn Quách-Đô thì sợ e Trương-Hắp, Cao-Lãm về trại dời chứng thi lồi về mình chẳng, nên dồn nói gièm trước với Viên-Thiệu rằng: « Trương-Hắp Cao-Lãm thày Chúa-công binh thua thì mừng. » Thiệu hỏi: « sao vậy? » Đô thưa rằng: « hai người ấy đã có

lòng dâu Tào-Tháo, nay sai di cướp trại, có chẳng khứn hét lòng, nên mới dè cho ha binh tàn tạng làm vậy. » Thiệu cà giận, bèn sai sứ ra mạo dời hai người ấy về hồi tội Quách-Đô lại sai người di trước nói với Trương-Hắp, Cao-Lãm rắng, Chúa-công muôn giết hai người da.

Lúc sứ Viên-Thiệu dèn, thi Cao-Lãm hỏi « Chúa-công dời anh em ta về làm chi? » sứ dáp rằng: « chẳng biết việc chi. » Lãm bèn rút gươm chém i gười sứ ấy đi. Trương-Hắp thắc kinh. Cao-Lãm nói: « Viên-Thiệu hay tin lời gièm xiêm, sau ắt bị Tào-Tháo bắt, bọn ta há dè ngồi mà chờ thác sao, chỉ băng qua đầu Tào-Tháo. » Trương-Hắp nói: « tôi cũng có ý đó dã lú. » Nói rồi hai người bèn dàn bốn bộ binh mã của mình tuộc qua đầu Tào-Tháo.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

## Au Châu Điện Báo

*Đại Công-ti HA VAS* bên *Au-châu* (1) có báo mây tin dày-thép sau đây, Bốn-quân lực điện ra nóm cho chư tốn nhàn lâm.

Tại kinh-thành Paris, ngày 1<sup>st</sup> mai 1903.  
(nhâm mồng 5 tháng tư Annam).

Hoàng-dè Anh-quốc (Angleterre) ngự tới Paris rồi; Đức Giám-quốc Loubet thân nghinh tại hòa-xa-dinh; quan dân quá đông, từ đó thẳng tới Sứ-quán đều tung hô tiễn giá.

Paris, ngày 2 mai 1903.  
(nhâm mồng 6 Annam)

Yết kién tại Anh-sứ-quán, Hoàng-dè Anh-quốc phán rằng cầm tinh kinh thành Paris tiếp đài hau trọng; Ngài lại dạy rằng sự hiếu làm-lạc với Pháp-quốc bay giờ hết rồi, quên rồi. — Buổi chiều, Đức Giám-quốc và lệnh Hoàng-dè ngự xem hát tại Pháp-diện-viện, nội thành hai bên quan lộ thấp dồn chiều ánh rực-rỡ. —

(1) *au-châu* là *europa*, nghĩa là Phương tây(europe)

Buổi moi hai ngài đồng dự duot binh tại Vincennes; kè yết kién tại nhà Độc-lý kính-thanh, xে lại ngự xem dua ngựa nơi Long-champs. Đầu dò nhơn dân thầy thầy đều tưng hô nghinh tiễn.

Paris, ngày 3 mai 1903  
(nhâm mồng 7 Annam).

Ngày hôm qua, đại yến tại đền Elysées, Đức Giám-Quốc nói rằng Hoàng-dè Anh-quốc qua viêng, thi hai nước thêm thù tac dòn hảo; lệnh Hoàng-dè cử bồi chủ cho hai nước tiêng liên cọng hường thái bình thanh, lợi phong hóa nhứt tăng. Yên rồi hai ngài đồng ngự xem hát, Hi-trường sanh sắc rực rỡ xướng ca, quan dân rất đông tung hô ngabinh tiễn. — Sớm moi này, Hoàng-dè ngự yên tại ngoại Bộ-dưỡng.

Đức Guillaume, Hoàng-dè Đức-quốc (*Allemagne*), bữa nay cũng ngự đèn tại thành Rome, kinh-dò nước ý-dai-lợi (*Italie*).

Paris, ngày 4 mai 1903 (nhâm mồng 8 Annam).

Đức Edouard (Hoàng-dè Anh-quốc) sắc tặng lurement dâng Hoàng-biểu-Tinh cho quan Tề-trưởng Combes và quan Ngoại bộ đại thần Delcassé. — Chiều hôm qua ngự yên tại Sứ-quán. — Sớm moi này giá ngự hối qui-quốc, di ngã Cherbourg; Đức Giám-quốc thân tông tới hòa-xa-dinh, Đức Edouard cầm tạ hoan hỉ, hai ngài từ già tình thậm tương ái.

Paris, ngày 5 mai 1903 (nhâm mồng 9 Annam).

Đức Giám-quốc chầu-phê chỉ bò ông Jonnart chúc Khâm-mạng Tông-thống Đại-thần xứ Algérie.

Đức Edouard sớm moi này hạ thuyền tại lân Cherbourg.

Nhật-trình Anh, Pháp, đều nói rằng sự Hoàng-dè ngự qua viêng Pháp-quốc chuyen này khiên cho hai nước tiêng liên dòn hảo.

## Thi phò

Thập nhị thù liên hưởn Thương cò luận họa theo 12 bài của chủ bút trong tờ nhật báo số 73, không theo vận:

1<sup>o</sup> Linh dinh một tạng bầy nhiêu làng, Trên thê mọi người cũng kiềm phan; Khi nhò áu toan mài gác râm, Bên già mới dặng tiếng người ngoan.

\*\*\*

2<sup>o</sup> Người ngoan dâu dè nghiên trồng ngó, Gắn súc đua chen dạ ráng mò; Mua bán chước thán bảy lầm việc, Cháy thê mưu quí phải lòng lo.

\*\*\*

3<sup>o</sup> Lòng lo chung vồn làm to lợi, Giàu lớn bởi mình hả tại thời; Gắn vó khuyên lợn người bạn tác, Gây nén thương cò sướng trong đời.

\*\*\*

4<sup>o</sup> Trong đời muôn việc đều tùy phận, Bé lớn đua tranh chờ nỗi phan; Nhiều cửa một mình lo tinh lây, It tiến hiệp lại cũng nén mẩn;

\*\*\*

5<sup>o</sup> Nên mẩn nghề bán mới lá sang, Có chí có ngoan khá chọn dâng; Độc kiềm chước hay bảy lớp nhò, Mưa dừng ngai dạ át mang nản.

\*\*\*

6<sup>o</sup> Mang nản vì bồi vòn không chung, It lúi bá làm dặng lợi lung; Mua bán lo chuyen là bặt nhứt, Người đời dặng vây mới dù dùng.

\*\*\*

7<sup>o</sup> Dư dùng dư dè phải lo sao?, Tua ráng vây nên mới dặng giàu; Nữ khắc tới mình làm hàng lớn, Huống chi bón quoc chẳng thêm màu.

\*\*\*

8<sup>o</sup> Thêm màu thêm sắc hởi càng xinh, Có tiếng có danh ày vây vinh; Lớn nhò dân dòn đều muôn lợi, Phải làm hùn hiệp vòn người mình.

\*\*\*

9<sup>o</sup> Người mình hiệp dặng rết là ngoan, Ké cửa người công tiêng nứt vang;

Bờ cõi rung rinh chí xiết kè,  
Mày tay giàu có mày tay sang.

\*\*\*

10° Tay sang có lúc khá bảy hàng,  
Đậu vân buôn-chung mới rõ ràng;  
Mỗi lợt sang hèn đều dạ muôn,  
Sớm toan trộm lây thiệt rằng ngoan.

\*\*\*

11° Răng ngoan răng tri bởi nơi mình,  
Đua sánh tài buôn ày gọi vịnh;  
Gắn vỏ một mai dâu rõ dặng,  
Hơi bay chát ngắt tiếng liên thịnh.

\*\*\*

12° Liên thịnh tiếng loba bởi vì thời,  
Buôn bán cần nồng mới thay lời;  
Mỉn chúc thái bình tua gân lầy,  
Làm nên giàu xộn cảm ơn trời.

Hồ-nhựt-Chương,

Thống-ngón diền-sanh Trà-cù.

## Việc trồng thuốc tại Trung-kỳ và Bắc-kỳ

Ngoài Trung-kỳ (1) và Bắc-kỳ, có nhiều chỗ dất tự-nhiên trời sinh sẵn như vậy trồng thuốc rất tốt, chẳng cần gì phải bồi phán.

Thuở nay, món thuốc là món lời nhứt và cần nhứt của nước Nam ta, nhưng mà người mình trồng dù dùng mà thôi, chẳng hay tìm kiếm cách thè làm cho tốt hơn thường.

Từ mày năm nay, tại Trung-kỳ người Tây Thương có trồng thử thì lây làm lợi lâm. Nơi tỉnh Quảng-trị, có thứ thuốc Cam-Lô,

(1) Trung-Kỳ. — Là địa phận nước Nam mười hai tỉnh, Kinh-kỳ và là hầu trục Kỳ, từ tỉnh Thanh-hoa về thẳng tới tỉnh Bình-thuận; tiếng Tây gọi Annam central, ta xin kêu theo quốc âm là Trung-kỳ cho dễ trong việc xưng hô, bởi vì nó b-nhưm chính giữa hai địa phận Nam-kỳ và Bắc-kỳ, cho nên đặt là Trung-kỳ.

Ày vậy ngoài là Bắc-kỳ (Tonkin), giờ là Trung-kỳ (Annam), trong là Nam-kỳ (Cochinchine); trên kia là Cao-mèn (Cambodge) và nước Lào (Laos), và năm xú hiệp thành Đại-Pháp Đông-Dương (Indo-Chine Française) thuộc quyền quan Tông-Thống Toàn-Quyền Đại-Tham-thông-tri.

người mình tra lâm, lây làm ngon nhứt, bán tới 50, 55 đồng bạc mỗi trăm kilos. Thứ nhứt là tại Kinh-kỳ (Huê), tại Nha-trang (tỉnh Khanh-hòa) và tại Phan-rang (tỉnh Bình-thuận) có người Tây Thương trồng. Tại Phan-rang, ông De Montfort trồng được một dăm hơn một ngàn mẫu, cách thức làm công-kỳ và khôn khéo lâm, cho nên được lợi nhiều hơn vọng ước. Năm 1899, làm mùa dâu hât, ông ày đem xuồng dưới Hạ-châu (Singapore), và qua bến Lữ-Tòng (Manille) bán được 30 đồng một trăm kilos. Mùa sau, nhăm năm 1901, cũng đem lại hai chỗ đó bán, được 50 đồng một trăm kilos, gần bằng hai giá mùa trước. Thuộc ông De Montfort trồng là giồng thuộc Havane và công cuộc ông ày làm đó coi bộ ngày sau thành nên lợi lớn lâm, và chẳng cà xứ Phan-rang dát tốt, thuận trồng thuộc lâm.

Năm 1900, ông ày có gởi một mớ ra Bắc-kỳ dùng thử, bán được tiền lâm, không thua gì thuốc bên Algérie. Ban đầu mới gởi ra, đem nơi Hèng của ông Coudereau và ông Wienss tại tỉnh Sơn-tây trau giởi ra rồi mới phát mài.

Hàng thuốc của hai ông này có làm một thứ thuốc vân, mùi ngon thơm inh, như thuốc của Công-ti Nhà-nước bên Langsa. Lại có làm ra từ gói, mỗi gói 50 grammes, đem bán cho quân lính trong các đồn và các trại Pháp binh, có quan Đô-thống Đông-dương và các quan Quản-Binh thí nghiệm rồi cho phép.

Ông Coudereau có xin chịu thuốc hút cho các đạo binh trong Đông-dương; các quan Quản-Binh hiệp ý, quan Toàn-quyền trước có tư tú vé bên Bộ. Vậy thì chúng ta dù hiểu rằng thuốc này ngày sau được lợi lớn là chứng nào!

Ngoài Bắc-kỳ, nhứt là trong tỉnh Quảng-yên, chung quanh tỉnh Sơn-tây và tại xứ Vinh-yên, ông Coudereau và ông Wienss có trồng. Trồng không bao lâm, nhưng mà được thứ thuốc tương tự như thuốc trong Trung-kỳ. Đêm nó với thuốc của người mình trồng tại Yên-bai, thì thành ra một thứ rất hảo hạng.

Trong nó, dắt nứa phán cát nứa phán vôi, thi nó chịu lâm. Đêm nó vườn thuốc của ông Coudereau nơi tỉnh Sơn-tây, thi nứa dắt sét, nứa dắt cát và có lợn sỏi. Khi trước chỗ dò bò hoang đã mày nấm; sau ông ày khán, có cày nó ba lần mà thôi, không có

đó phân chút nào. Lại một chỗ dắt làm một ầm bài mùa cũng được, mà tại Vinh-yên vàuyên-Quang sơ trước lụt; song nước lụt không dừng và ít khi một chỗ bị lụt luôn cả hai năm kề nhau. Nước lụt thường hay chuyên ven vò những bùn-rêu hóa nèn phán rất tốt; bởi ày cho nên cà mày lình hạ-du Bắc-kỳ dắt địa trồng trà lây làm qui không biết chứng nào!

Người phương Tây hay phiến người mình ắng tánh nhác, không hay tìm kiém chỗ cải công ăn việc làm, cứ thuở nay thè nào noi theo thè ày mài. Nhưng vậy mà khen người mình sáng trí, hiếu mau, bắt chước rất mau, cho nên trong các cuộc làm dây đều dùng người mình và chỉ vẽ cho người mình, bảy giờ người mình thật nên thiện nghệ. Trâm việc dều một tay người mình làm.

Trong ít năm nữa đây, thuốc Nam-Việt sẽ nổi tiếng trong vạn quốc; chứng đó đáng công cho những kẻ chuyên lo trồng trà bảy giờ, lều bắc liều mình, chẳng ngại tồn hao khó nhọc. Thật công rất đáng công!

Tây Báo trích lục.  
Khánh-Giang Sĩ-Tháo.

## CỤU QUAN MỘT NHO

### Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tay và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sú, cùng sách Minh-tâm, Từ-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đồ, cảng viêt, ngồi viêt, mực, thước, văn vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hạt ai có sữa tủ-sắt, mày may, xin rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiêu il.

Nhà có may máy, may y phục tay và dỗ trắng Annam vài tờ, ai muốn đặt may tùy thích, liền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Ngày 7 Mai 1903.

GIÁ LÚA GẠO		VỊNH-LONG	GÒ-CỐNG	HAI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đèn nhà máy.....		3 \$ 07	3 \$ 07	3 \$ 09
Gạo lức nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong 1 trâm				
131 cân hay là 60 kilos	10 . . . . .	10 . . . . .	10 . . . . .	10 . . . . .
100 . . . . .	15 . . . . .	15 . . . . .	15 . . . . .	15 . . . . .
Vào bao sắn, khói thuỷ	20 . . . . .	20 . . . . .	20 . . . . .	20 . . . . .
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo	dán súng và	tỏi xâu.	

## IÒI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacaréo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quan quý-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngon ngọt bồ mát dù, và có cơm tây mồi, ngày hai buổi, đồ xoi dùng sạch sẽ ngon béo, vị vân dùng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngon khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1, \$ 40

Giá 15 cachets ..... 15 00

Dùng trọn tháng ..... 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải chờ hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát dẹp-hơn chỗ thường như Tôn-Viên và quý khách muốn yên ấm, xin tỏ trước dặng sửa soạn phán biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3, \$ 00

Còn Tôn-Viên quý-khách muốn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc dăm cưới, tân già chi, xin děo tôi dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính xin chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người bón-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui; duy děo tôi thì cảm ơn lắm. NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái Nam-kỳ.

# NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trinh Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sò giá.....	6 \$ 00
Tuồng Sơn-hậu cuộn nhứt.....	0 20
Sơn-hậu cuộn nhì mới có giá cũng.....	0 20
Tuồng Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30
Thơ Dương-Ngoc.....	0 40
Thơ Lục-văn-Tiên.....	0 60
Tuồng Kim-thach-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Đèo-hành.....	0 50
Minh-Tâm Bùu-giám cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 30
Tòng-Tử.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO  
(1903)

NGÀY LANGSA	THANG NAM LANGSA		THANG TÙ ANNAM		NGÀY LANGSA	THANG NAM LANGSA		THANG TÙ ANNAM	
	NGÀY	NGÀY	NGÀY	NGÀY		NGÀY	NGÀY	NGÀY	NGÀY
1 Vendredi .....	5	Thứ sáu	17	ĐE MANCHE.....	21	Chúa NHỰT.			
2 Samedi .....	6	Thứ bảy	18	Lundi.....	22	Thứ hai			
3 DIMANCHE.....	7	Chúa NHỰT.	19	Mardi.....	23	Thứ ba			
4 Lundi.....	8	Thứ hai	20	Meredredi.....	24	Thứ tư			
5 Mardi.....	9	Thứ ba	21	Jeudi .....	25	Thứ năm			
6 Mercredi.....	10	Thứ tư	22	Vendredi.....	26	Thứ sáu			
7 Jeudi.....	11	Thứ năm	23	Samedi.....	27	Thứ bảy			
8 Vendredi.....	12	Thứ sáu	24	ĐE MANCHE.....	28	Chúa NHỰT.			
9 Samedi .....	13	Thứ bảy	25	Lundi.....	29	Thứ hai			
10 DIMANCHE.....	14	Chúa NHỰT.	26	Mardi.....	30	Thứ ba			
11 Lundi.....	15	Thứ hai	27	Tháng 6 ANNAM					
12 Mardi.....	16	Thứ ba	28	Mercredi.....	1	Thứ tư			
13 Mercredi .....	17	Thứ tư	29	Jeudi .....	2	Thứ năm			
14 Jeudi.....	18	Thứ năm	30	Vendredi.....	3	Thứ sáu			
15 Vendredi .....	19	Thứ sáu	31	Samedi.....	4	Thứ bảy			
16 Samedi .....	20	Thứ bảy		DIMANCHE.....	5	Chúa NHỰT.			

# NÔNG-CỔ MÌN-BÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

## GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bón quốc

một năm.. 5 \$ 00

sáu tháng. 3. 00

Đóng-dương

Người Langsa

cùng ngoại-quốc

một năm. 10 \$ 00

sáu tháng. 5. 00

Tai pháp cùng ngoại-quốc 10. 00

## CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

## CHỦ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH

Tỷ Dư-Thúc

## ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE. Số 84.

SAIGON.

## ANNONCES

1<sup>st</sup> Page le centimètre \$ 1.50.

2<sup>nd</sup> Page le cent..... \$ 1.00

3<sup>rd</sup> Page le cent..... \$ 0.80

4<sup>th</sup> Page le cent..... \$ 0.60

## LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trinh, hay làn việc chi vào  
nhựt-trinh thì cứ do Bồn-quán chủ bút là  
LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chờ có  
ti cho ông Canavaggio nữa.

## Thương cỗ luận

(tiếp theo)

Khuyên bón quắc anh em xét kỹ,  
vì sao mà bán lúa cho Thanh nhơn;  
lúa nhiều bán đặng giá hơn,  
ruộng ít không nài cao thấp;  
nì rủ thiêt bởi cần xài gấp,

Mặc rẻ chi, tưởng chẳng bao nhiêu;  
Xem ra đường tánh tú ở kiều,  
Xét rõ lại bán buôn không hiểu;  
Cũng tại vậy nên nhiều người thiêu,  
Nghỉ lâu thời rờ it ai dử;  
Vì bời mình mỗi mỗi riêng tư,  
Người độc lợi xem coi thiệt yêu;  
Nếu ví dụ người cho rằng điệu,  
Như không thì sao rõ phái chẳng;  
Hỏi xem coi mày lù tóc quấn,  
Màu da quạ hầm răng trắng nhè,  
Đầu cùng đích vẫn bao những dè;  
Tiêng tục mình gọi lão mợp lè,  
Thôi nước riêng không rõ bay chè;  
Người sao lạ ăn cơm đánh bốc,  
Xét eno rõ vì mình ít học;

Cứ xem gần mà chẳng xét xa,  
Sanh trong trán ai cũng người ta;  
Tục tình khác bối nước nào thói này,  
Tuy tóc quấn da den làm vậy;  
Mà đồng tâm hiệp lực với nhau,  
It hơn thua kè khó người giàu;  
Không phân biệt tiệm to quán nhỏ;  
Lời giao ước ít khi nào bỏ,  
Định giá hàng cao thấp một dèo;  
Trong một phe nhỏ lớn đều theo,  
Y giá bán không dành đặc è;  
Tánh thành thiệt bán buôn lợi dè,  
It lâm nhau, cung ít gạt nhau,  
Xin người minh ráng xét cho sau;  
Ăn tuy bắc mà lời không nói bắc,  
Còn cách bận mieng cho kín vóc;  
Mang chằng vắn mà dạ it sanh vắn,  
Vì người minh nghỉ cũng lẩn xẩn,  
Ăn thiệt kỳ mâm thau bắc bịch;  
Còn dỗ mặc sô sa mới thích,  
Thèm tóc da thằng nhuyễn dè coi;  
Hém sao mà tánh nết lôi thôi,  
Không có dạ đồng tâm thù tin;  
Lúc nào dặng rõ lòng suy tính,  
Hẹn với nhau một rập một phe;  
Chẳng những là chuộc dặng tiếng chè,  
Mà lại dặng lời thêm cho nước;  
Hùn hiệp lại lừa người trên trước,  
Đóng lồng y nghĩ luân cho đóng;  
Lúa bón thi định giá phải đóng,  
Đầu lúa si ruộng nhiêu cũng một mục;  
Liệu trọng nước xài dùng ấm thực,  
Còn dù thi bón một giá y;  
Thông cùng nhau chờ dè lòng khi,  
Ü một tiếng ngàn vàng đừng đòi;  
Dặng vậy thiệt lợi thiên quá bội,  
Còn người thi có tiếng khôn ngoan;  
Bé giàu sang thèm tiếng giàu sang,  
Phận nghèo khổ, cũng rảnh chọn nghèo khổ;  
Nêu biết xét bì phuong lời lò,  
Thì hơn là so sánh trắng đen;  
Vì mặt mày đẹp dè mà hèn.  
Cũng thua kè xâu xa có tiếng;  
Xin xét lời dự khuyên,  
Sau tôi sẽ nói theo.

LƯƠNG-DŨ-TỰC. Bên-trai.

## Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nèp từ Lục-Tỉnh đến Cao-Mang, và bán mỗi hat. Tham-biện trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt id, đặt ròng Nèp mà thôi, dùng mà tè tự-sach sè, và uống thì mạnh mẽ; vì đặt hàng máy, lại bán rẻ hơn hêt.

Những vị nào muôn lập tiệm nhánh (bài-nhị) dặng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nói Saigon, số nhà và đường đã tổ mà thương nghị, dặng hàng lanh bài cho mà bán. (Rượu này có nhân luồng-long).

## Tam-quốc chí tục đích

(tiếp theo)

Nói về Trương-Hắp Cao-Lâm qua đầu Tào-Tháo. Hạ-hầu-Đôn thưa với Tháo rằng: « Hai người ấy đến đâu chưa biết thiệt giả thè nào... » Tháo nói: « ta lây ơn mà dài va, tuy có sanh dì tam, thì cũng dè chè bieng. » Bên mà cùa định cho hai người vào. Hai người xép dao cùi giáp lạy nơi dưới dài. Tháo nói: « Nếu Viên-Thiệu mà khứn nghe theo lời hai Tướng-quân, thì có đầu đền đòi thua, nay hai Tướng-quân khứn dền đầu ta, cũng như Vi-Tú bỏ nhà ăn, Hàng-Tín về đầu nhà Hớn. » Bên phong cho Trương-Hắp là Biên-tướng-quân Đô-dinh-hầu: Cao-Lâm là Biên-tướng-quân Đóng-lai-hầu; hai người cả mừng.

Nói về Viên-Thiệu, đã mất Hùa-Nhu rồi, lại mất thêm Trương-Hắp, Cao-Lâm nữa, và lại lương đồn nơi Ô-sao cũng mất hết. quân già đều nao sọ. Còn bên này thì Hùa-Nhu cứ khuyên Tào-Tháo phải mau mau tài binh; Trương-Hắp Cao-Lâm lại xin làm Tiền-phuôn. Tháo nghe theo. Bên sai Trương-Hắp Cao-Lâm hành binh qua cướp-trại Viên-Thiệu.

Đêm ấy vừa lúc canh ba, phản binh ba đạo di cướp-trại, đánh vùi đèn sáng, hai bên đều thâu binh; binh của Thiệu thác hết nữa. — Tuân-Nhu lại dưng kêu rằng: « Nay phải truyền ngôn rằng ta sắp đặt binh mà một đạo qua Toan-Tào đánh Nghiệp-dò; một đạo qua Lê-dương dặng chặn dảng về của Viên-Thiệu; hè Viên-Thiệu nghe dặng thì ái lo sợ, phải phản binh mà cự va, ta nhơn lúc binh va động mà đánh thì phá Thiệu ắt xong. » Tháo ý theo kẽ, bèn khiên ba quân lớn nhỏ bôn truyền ngôn với nhau. Bình Thiệu hay dặng tin ấy, và trại báo nói: « Tào-Tháo phản binh hai phía, một phía đánh Nghiệp-dò, một phía kéo qua Lê-dương. » Thiệu cả kinh, liền sai Viên-Thượng lanh binh năm muôn cùu Nghiệp-dò, Tân-Minh lanh binh năm muôn cùu Lê-dương, đi nội, đêm ấy. Tào-Tháo dọ biết binh Viên-Thiệu đã động, bèn phản binh tám đạo ra một lược, xông thẳng vào dinh Viên-Thiệu; binh Viên-Thiệu đều ngả lồng, dà hét muôn đánh; vò tan bôn phía chạy rào; Viên-Thiệu mang giáp không kiệp, mặt áo chiếc, bích khăn xéo lên ngựa, con trai nhỏ của Thiệu là Viên-Thượng theo sau; Trương-Liêu, Hùa-Trữ, Từ-Quán, Vu-Cầm, bôn viên tướng dẫn binh đuổi theo Viên-Thiệu. Thiệu mau qua sông, bờ hét sách sô thơ từ xe ngựa vàng lụa, duy còn dần di theo có tám trăm binh kị; binh Tào đuổi theo chằng kiệp, lây hết đồ vật của Viên-Thiệu bỏ lại, giật dặng hơn tám muôn người, máu chảy đầy sông, còn lớp bị chât chìm không biết bao nhiêu; Tào-Tháo thắng trọn, lây những vàng bạc lụa vải dặng của Thiệu mà cấp thường cho quân sĩ; xét trong sổ sách dặng thơ tin hơn một bó đều là thơ của những người ở Hùa-dò và những người ở trong đám quân, tư thông với Viên-Thiệu. Kế tă hưu thưa rằng: « phải tra xét tên họ rồi bắt mà giết đi. » Tháo nói: « Lúc Thiệu thè còn mạnh, ta còn chưa biết giữ mình dặng không, huống chí là ai. » Bên dạy dở hết chằng thèm hỏi tối.

Nói về Viên-Thiệu binh thua bỏ chạy; Tho-Tho nhơn mắt bị giam, chạy chằng dặng, bị binh Tào bắt đèn ra mắt Tào-Tháo. Tháo với Tho cũng đã có quen với nhau rồi. Lúc Tho thày Tháo thi la lớn lên rằng: « Ta chằng đầu đâu! » — Tháo nói: « Viên-bản-sơ không mưu, chằng biết dụng lời ông, ông sao còn tội tìn lâm vậy. Nếu tôi dặng Túc-hạ sớm thì việc trong thiên hạ có lo chi. » Nhơn thèt dài rất hậu, rồi cảm ổi lại trong quân. Tho-Tho bèn ăn trộm ngựa muôn về theo Viên-Thiệu. Tháo giận lắm giết đi. Tho đèn thác thân xác chằng-dỗi. Tháo than rằng: « ta lâm mà giết người trung nghĩa. » Nói rồi bèn dạy tàn liệm tử lê, xây mộ chôn noi cửa ài Huỳnh-hà, lại để chữ trên mộ rằng: « Trung liệ Tho-quân chí mợ. (Nghĩa là: mố của ông Tho-Tho là người rất trung liệ) Người đời sau có làm thơ than rằng:

« Hả-Bắc nhiều danh sĩ,  
« Ngay lành một Tho-quân;  
« Liệc tròng hay trận phép,  
« Ngựa mặt biết thiên văn;  
« Đầu thác lồng như đá,  
« Nghiên nghèo dã chắc khăn;  
« Tào-Công còn kinh phục,  
« Vì nghĩa lập mồ phần.

Lúc ấy Tào-Tháo bèn hạ lệnh đánh thẳng đến Ký-châu.

Thè yêu mà hơn vì giỏi tính,  
Binh rồng lại bại bởi không mưu.

Chưa biết hơn thua thè nào, và xem bài sau phân giải.

HỐI THỦ BA MƯỜI MỘT.

Tào-Tháo Thương-Binh đánh Bòn-Sơ, Huyền-Đức Kinh-Châu-dẫu Lưu-Biều.

Nói về Tào-Tháo nhơn Viên-Thiệu mới thua, sắp đặt binh mà đuổi nà theo; Viên-Thiệu bích khăn xéo mặt áo chiếc dẫn tám trăm binh kị chạy đến Lê-dương bên kia sông phía bắc; Đại tướng là Trương-nghĩa-Cù ra rước. Thiệu nhắc các việc trước lại cho Nghĩa-Cù nghe. Nghĩa-Cù bèn chiêu dụ những quân tần lạc lại. Quân binh nghe Thiệu còn, đều nhóm về như kiên, oai thè dây lại, thương nghị trở về Ký-châu. Bì giặc dặng nhắm lúc

tội đồng quân ngù nói rừng núi ; Thiệu ở trong trường nghe xà xa có tiếng khóc, bèn lén đến rinh nghe, thì thấy quân nhóm lại khóc và nói chuyện với nhau, kè mắt anh người lạc em, mỗi người đều vỗ ngực dậm hông mà khóc, lại nói : phải nghe lời Điện-Phong thì bọn ta có dầu đèn đói này. Thiệu tiếc lâm than rằng : « Ta chẳng nghe lời Điện-Thong, bình thua tướng mệt, nay về còn mặt mũi nào mà thấy va.

Ngày thứ lén ngựa mà đi, lại gặp Phùng-Kỳ-dẫn quân đến rước. Thiệu nói với Phùng-Kỳ rằng : « Ta chẳng nghe lời Điện-Phong nên mới thua trận này, nay ta về mặc cờ với va. » Phùng-Kỳ nhơn nói gièm rằng : « Điện-Phong ở trong ngực, nghe Chúa-công binh thua, thì vỗ tay cười mà nói rằng : Quả chẳng khỏi nưa lời ta nói trước. Viên-Thiệu cà giận rằng : « thằng học trò khôn sao nó dám cười ta, ta phải giết nó » nói rồi bèn sai sứ dám gươm báu về Ký-châu vào ngực mà giết Điện-Phong.

Nói về Điện-Phong ở nơi ngực ; bùa kia kè giữ ngực vào ra mắt Điện-Phong rằng : « Tôi dèn mừng giùm cho quan Biệt-giá. » Phong hỏi : « Việc chi mà mừng ? » Kè giữ ngực nói : « Viên-tướng-Quân binh thua trả về, chắc sẽ tha ông. » Phong cười rằng : « nay ta ăn thác » — Kè giữ ngực nói : « mỗi người đều mừng cho ông, sao ông lại nói rằng thắc ? »

Điện-Phong nói : « Viên-tướng-quân bê ngoài thì rộng rãi, bê trong thi hay dò ky, chẳng thương kè trung thiên hiên, nếu thắng mà mừng thì còn tha ta ; nay đã bại, ăn mặc cờ, ta còn trông chi là sòng. » Kè giữ ngực chưa tin. Bỗng có sứ dám gươm vào truyền rằng có lệnh Viên-Thiệu dạy lầy dầu Điện-Phong. Kè giữ ngực thất kinh. Phong nói : « Ta đã biết phải thắc. » Kè giữ ngực đều sa nước mắt, Điện-Phong nói : Đừng Đại-tướng-phu sah ra trong trời đất, chẳng biết lựa chúa mà thờ, ấy là kè không tri, hôm nay chịu thắc, còn uất mà làm chi. » nói rồi bèn tự vận mà thắc nói trong ngực.

Người đời sau có làm thơ than rằng :  
« Điện-Phong trong ngực đã liều thắc,  
« Thơ-Tho theo quân lại chẳng toàn ;

« Hắc cột rường da gãy tuyệt,  
« Bùn-so há chẳng bại già ban ;

Điện-Phong thắc rồi ; mỗi người đều thương tiếc. Viên-Thiệu về Ký-châu, lòng rầu ý rồi, chẳng lo việc chánh, vợ là Lưu-Thị, khuyên phải lập người nối nghiệp. (Thiệu có ba con trai, con lớn là Viên-Đàm tự là Hiền-Tư ra giữ đất Thanh-châu ; con thứ là Viên-Hy tự Hiền-Dịch, ra dữ đất U-châu ; con thứ ba là Viên-Thượng tự Hiền-Phù, là con vợ sau Viên-Thiệu là Lưu-Thị ; sanh ra hình mạo đẹp dẻ mạnh mẽ, Thiệu thương yêu lắm, nên dè & theo bên mình, sớm tối chẳng lia.) Từ binh thua nói Quan-dộ, Lưu-Thị cứ khuyên Thiệu lập tự cho Viên-Thượng. Thiệu bèn thương nghị với Thành-Phòi; Phùng-Kỳ, Tân-Binh Quách-Đồ, bốn người. (Nguyễn Thành-Phòi, Phùng-Kỳ thuở nay thì giúp Viên-Thượng, còn Tân-Binh Quách-Đồ thì giúp Viên-Đàm ; trong bốn người ày đều ai giúp chúa này.) Lúc ày Viên-Thiệu nói với bốn người rằng : « nay giặc ở ngoài chưa yên, việc trong nhà chẳng nên chẳng lo cho sớm, ta muôn nghị lập người nối nghiệp, con lớn ta là Viên-Đàm tánh cứng cỏi ham giết ; còn con thứ là Viên-Hy thì nhu nhược lắm cũng không dũng ; con thứ ba là Viên-Thượng, nên dũng anh hùng, biết chiêu hiền dải sỉ, ta muôn lập lên, các ông tính thế nào ? » Quách-Đồ thưa rằng : « trong ba người thì Viên-Đàm là lớn nay lại ở ngoài trên, nên Chúa-công bỗ lòn mà lập nhỏ, ày là mồi loạn đó ; nay binh thè dã rúng, giặc lại lẩn cỏi, bà dè di khiên cho cha con anh em giành nhau mà làm cho sanh loạn sao, Chúa-công phải lo mưu mà ngăn giặc, việc lập tự chưa có rành mà nghĩ dũng. » Viên-Thiệu dù dự chua quyết, bỗng bảo nói : có Viên-Hy ở U-châu dẫu 6 muôn binh về, Viên-đàm ở Thanh-châu dẫu năm muôn binh về, chúa là Cao-Cảng ở Biển-châu cũng dẫu năm muôn binh về đều dồn Ký-châu dũng giúp. Thiệu mừng lắm, bèn diễm binh mà ra đánh Tắc-Tháo.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

## Thi phô

Thập nhị bài Liênh-huồn dê : Thương-cô luận. Hoa nguyễn vận theo mây bài thi Liênh-huồn trong mây tờ nhụt-trình trước.

(Xin coi trong nhụt-trình số 73 và 83)

\*\*\*

1° — Ông trời che chở cả ba ngón,  
Người vật gội nhuần khắp bốn phân ;  
Sanh gấp lúc nào toan lúc này,  
Việc dời xé rõ mới rằng ngoan.

\*\*\*

2° — Rắng ngoan vì biết đạo làm người,  
Hãy ráng lo toan hái tường choi ;  
Chẳng thuộc nghề biền thời cây gặt,  
Miếng là có thè ở trong trời.

\*\*\*

3° — Trong trời ai thâu dặng cơ quan,  
Rắng súc lo làm ày mới ngoan ;  
Bởi trước biết bao nghề nghiệp rộng,  
Nay mình thiêu một việc buôn hàng.

\*\*\*

4° — Buôn hàng nghệ mọn của người xưa.  
Các nước nay đều thấy thay ta ;  
Hùn hiệp bán buôn chen với chúng,  
Lời sau nghĩa trước tính cho vừa.

\*\*\*

5° — Cho vừa mồi lợi dê tiêu xài,  
Chẳng biết lo lường àt phải sai ;  
Gắn súc hiệp hùn cho thay lợi,  
Dành sau con cháu dặng lâu dài.

\*\*\*

6° — Lâu dài sự nghiệp thích tình ta,  
Trị nước yên, nhờ trước trị nhà ;  
Buôn bán té lời dầu dặng khá,  
Sau rồi mặc súc ý xai ba.

\*\*\*

7° — Xai ba nhờ bối trước lo bày,  
Cờ bạc xin chừa chó lồng tay ;  
Vi dặng nhà cao vườn ruộng rộng,  
Tiêu xài thâu xuất tính cho tây.

8° — Chò tay Yêu-tử mới nhàn thản,  
Ở thè phài xem cái thè thản ;  
Công-cô si nòng chuyên dặng một,  
Nghệ nào cũng vậy phải cho cần.

\*\*\*

9° — Cho căn cưa chúc với tha bang,  
Chẳng chịu thua người ày mới sảng ;  
Giàu của khó công đồng hiệp sức,  
Anh em hòa thuận mới rằng ngoan.

\*\*\*

10° — Rắng ngoan rõi mới biết nên chẳng,  
Hại chúng lợi mình ày đáng rằng ;  
Xét lại các nghề trong thè giải.  
Nghề buôn là nhứt việc làm ăn.

\*\*\*

11° — Lèm ăn thành bại tại nơi mình,  
Chọn chắt ngay lành chúng ắt tin ;  
Hùn hiệp bán buôn tranh mồi lợi,  
Cơ đố gãy dưng mới rằng vinh.

\*\*\*

12° — Rắng vinh vì cung bối noi thời,  
Buôn lớn lời to mới thành thời ;  
Mài sắt thương người công rất trượng,  
Nên kim có thử dội on trời.

Tân-Châu : Nguyễn-chánh-Sát

## Au Châu Điện Báo

Paris, 14 mai 1903 (nhằm 15 tháng tư Annam).

Ông Morel được tuyển cử sung Quốc-nghiệp đợi đại tỉnh Montereil Nghĩ-sự, thè cho ông Truy bị phè-triệt.

Tại Tân-Kim-San (Melbourne) dân làm công nơi hảng xe lửa đóng lồng định công thay thay, dẽ dỗi nôi cả Quận-hạt Victoria ngày nay không có một cái xe lửa chạy.

Paris, 12 mai 1903 (nhằm 16 tháng tư Annam).

Sở biên thường Quốc-Bưu-Tỉnh vé cuộc Đầu-Xảo tại Hà-nội dã nhứt định rồi, quan Thương-Doumergue mới trình cho Định-Nghi-tri chiếu ; nhụt-trình Công-Báo sẽ lục yết.

Bên Tanger (nước Maroc) báo tin rằng: một muôn phi-lôa, dương vây thành Tetuan, tình hình quan hệ.

Paris, 13 mai 1903 (nhằm 17 tháng tư Annam).

Thượng-Dụ định gom hai địa-thê Saigon và Vũng-tàu về quyền quan Thông-chè Beylié nhứt thông, nhưng tại Vũng-Tàu sẽ đặt một Tổng-Binh tùy tùng-quan Thông-chè mà phòng bị quẩn-thủ.

Tại thành Valparaiso, nước Chili, bên Thê-giải-Mới, dân làm công nòi các trại thủy đều đồng lòng đình công việc hét thảy không làm, ra Âu-dã cùng nhau, dân dỗi nhiều người bị chết và bị bệnh, làm quan địa-phuong phải truyền đặt quân kbi phòng ngự cả thành.

Paris, 14 mai 1903 (nhằm 18 tháng tư Annam).

Tờ Châu-Thị quan Thủ-Bộ Đại-Thán Pelletan truyền bái lệ chuẩn hường quan công cho các quan quan sai phái bên Tàu, bên Quản-Châu-Loan và ngoài Trung-Kỳ Bắc-Kỳ, kể từ ngày mồng một tháng Janvier năm 1903.

Paris, 15 mai 1903 (nhằm 19 tháng tư Annam).

Bên Maroc, quân phi-kiep còn đền gần nơi thành Bénamif bắt hơn 57 con lạc-dà.

Tại thành Valparaiso (nước Chili) sự đình công nòi các trại thủy đã hét rồi; các hàng buôn, hàng bạc đều khai thương inh cựu.

Paris, 16 mai 1903 (nhằm 20 tháng tư Annam).

Tại Tân-Kim-Sơn sự đình công nòi hàng xe lửa đã hét rồi, công việc làm lại như cũ không nài buộc đều chi.

Paris, 17 mai 1903 (nhằm 21 tháng tư Annam).

Chiến-thuyên của các nước phái đều phòng ngự nòi xứ Salonique đã di tảng hết nhiều nơi. Chi Đại-Pháp ta thi còn hai chiếc, là chiếc Pothau với chiếc Latouche-Tréville, hiện tại Syra, quan Thủ-Sư Đê-Độc Boutet dương đối lính trên truyền định.

## Thời chứng lương phuong.

Ta xin sao lục trát sau này cho nhơn dân xem lưỡng cung là đều hữu ích.

Nº 660 — BÈN-TRE HẠT.

Trát Châu-Tri cho các làng tuân cứ: Ta gởi theo đây cho làng một toa thuốc trị bệnh thiên thợp hay lâm. Mỗi làng đều phải bỏ thuốc ấy và sám cho sẵn, sau rao cho nhơn dân hay và hế ai có bị thi người hương chức coi về việc đó phải cho người ta uống cho kiệp.

Bồ thuốc ấy rồi ngâm với rượu Annam, rượu đó cho quá xát thuốc cho được 5 phần tây rồi chưng cách thủy chưng 1 giờ thì dùng được.

Khi uống thì tùy theo tuổi mà uống như sau này.

Từ 3 tuổi đến 10 tuổi uống hai chén măt trầu rượu thuốc ấy, phân ra làm 5 bầy lán, mà uống tùy theo bình nặng nhẹ, nặng phân lán 5, nhẹ phân làm bầy.

Từ 10 tuổi đến 20 tuổi, uống 4, 5 chén măt trầu, phân làm 5, 6 lán tùy theo bình nặng nhẹ.

Từ 20 đến 60, uống 6, 7 chén măt trầu mỗi lán thì một chén.

Bang uống thuốc ấy rồi mà còn thở tả nữa, thì lập tức uống thêm, vì một là thuốc chưa thấm kiệp, hai là thuốc chưa vừa sức bệnh, chờ nói rằng không nhẹ mà thôi uống thì sai. song cũng cứ theo người tuoi nào thì cho uống theo thứ lệ đã nói trên đó.

Khi hét thở tả rồi cách chừng 5, 6 giờ, nếu có đói bụng thi mới nên cho ăn chừng 1 muỗn canh nước cháu lỏng; sau đó 2 giờ, mà không bình chí thi sẽ uống 1 muỗn nữa. Uống chừng 6, 7 lán nước cháo mà thày khỏe trong mình thi sẽ ăn 1 muỗn cái cháo, sau vài ba giờ mà không thấy hại thi sẽ ăn 1 muỗn nữa, ăn như vậy vài ngày thi mới dám ăn bội nhí, bội tam.

Nếu uống nước cháo mà phát bệnh lại, thi cũng đừng thuốc rượu ấy như khi mới ra khỏi, cũng uống theo tuổi nào bức này. Còn cháo thi cũng dùng như đã dạy trên đó.

Bèn-tre le, 3 Mai 1903

Quan Chánh-bổ ký tên.

## Toa thuốc như vầy:

- 1 — Sa-sam 3 lượng.
- 2 — Thương-truật 1 lượng.
- 3 — Cam-thảo 1 lượng.
- 4 — Trần-bì 1 lượng.
- 5 — Phục-linh 1 lượng rưỡi.
- 6 — Tru-linh 1 lượng rưỡi.
- 7 — Trạch-tà 1 lượng rưỡi.
- 8 — Hương-phụ 1 lượng rưỡi.
- 9 — Phụ-tử 5 phần.
- 10 — Nhục-què 5 phần.
- 11 — Sa-nhon 5 phần.
- 12 — Oát-hương 1 lượng.
- 13 — Hậu-phát 1 lượng.
- 14 — Thủ-dịa 3 lượng.

Bản-quản cản lục.

## CƯU QUAN MỘT NHÓ

### Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ Tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sù, cùng sách Minh-tâm, Tú-thơ chữ như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đồ, cảng việt, ngồi việt, mực, thước, ván ván....

Bán các thứ hình trèo chơi và tủ-sắt.

Nội hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin rước đèn nhà, thi sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiêu it.

Nhà có may máy, may y phục Tây và đồ trắng Annam vài tờ, ai muốn đặt may tùy thích, tiền cũng thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Ngày 7 Mai 1903.

GIÁ LÚA GẠO		VỊNH-LONG	GÒ-CĂNG	BÁI-XAU
Lúa, mỗi tạ 450 cân hay là 68 kilos, chò đèn nhà máy.....	3 \$ 07	3 \$ 07	3 \$ 09	
Gạo lắc nhà máy mỗi tạ 3 Phấn thóc 134 cân hay là 60 kilos, trong 1 trăm 700.....	10	"	"	
Vào bao săn, khởi thóc.....	15	"	"	
Gạo trắng nhà máy.....	20	"	"	
		Tùy theo đán sàng và tốt xấu.		

## LỜI RAO

Nhà quán Tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacareá.

Kinh rao cho chu vị Viên-quan qui-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngon ngọt bô mát dù, và có cơm tay mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch sẽ ngon béo, vị ván dùng mịc, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngon khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,40

Giá 15 cachets ..... 15.00

Đèng trọn tháng ..... 50.00

Như muỗn dùng cơm khuya xin phải cho hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mét dẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và qui-khách muỗn Yên ấm, xin tỏ trước dặng sửa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3.00

Còn Tôn-Viên qui-khách muỗn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chi, xin đèn tôi dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính xin chu vị doái chút tình mọn với tôi, là người bón-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy dễn tôi thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Govi Nam-ky.

# NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH cỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TÌ ở đường CAVINET, sô 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đồng nguyên cuộn một năm là 50 sô già.....	6 \$ 00	Thíkiêu về sự thi hành án lý về việc binh Và việc bù và việc Trưởng-mài của người	
Tuồng Sơn-hậu cuộn nhứt.....	0 20	Bản quác.....	1 \$ 00
Sơn-hậu cuộn nhì mới có giá cũng.....	0 20	Cours d'Annamite.....	2 50
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Cours gradué.....	2 50
Thơ Đương-Ngọc in lần thứ nhất.....	0 40	Conversation Annamite Français Cartonnée.....	0 80
Mâ-Thành Tân-thơ mới in lần đầu.....	0 30	Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Vocabulaire Truong-Vinh-Ký.....	1 20
Tuồng Kim-thaci-ký-duyên.....	1 00	Miscellannée.....	1 40
Tuồng Kim-vân-kieu.....	0 30	Tứ-Thơ mới có lối.....	1 60
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Nhị-Độ-Mai.....	0 80
Sử-ký Nam-việt.....	0 40	Phú-kiều.....	0 20
Phong-hoa Biểu-hành.....	0 50	Trần-Sanh Ngọc-Anh.....	0 40
Lang-châu.....	0 30	Thơ Nam-ký.....	0 10
Bach-viết.....	0 30	Chánh-tà va Lục-súc.....	0 10
Tòng-Tử.....	0 30	Chuyện-dời xưa in lại lần thứ 5 ..	0 60
Thoại-Khanh Cầu-Tuân.....	0 30	Minh-Tâm Bầu-giám cuộc nhứt nỗi.....	2 00

Ai muôn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muôn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ây lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM QUÍ MÃO  
(1903)

NĂM LANSA	THANG NAM LANGSA		THANG TÙ ANNAM		THANG NAM LANGSA		THANG TÙ ANNAM	
	NGÀY NAM	NGÀY LANSA	NGÀY NAM	NGÀY LANSA	NGÀY NAM	NGÀY LANSA	NGÀY NAM	NGÀY LANSA
1 Vendredi .....	5	Thứ sáu	17	DIMANCHE.....	21	Chúa NHỰT.		
2 Samedi .....	6	Thứ bảy	18	Lundi.....	22	Thứ hai		
3 DIMANCHE.....	7	Chúa NHỰT.	19	Mardi.....	23	Thứ ba		
4 Lundi .....	8	Thứ hai	20	Mercredi.....	24	Thứ tư		
5 Mardi .....	9	Thứ ba	21	Jeudi.....	25	Thứ năm		
6 Mercredi .....	10	Thứ tư	22	Vendredi.....	26	Thứ-sáu		
7 Jeudi .....	11	Thứ năm	23	Samedi.....	27	Thứ bảy		
8 Vendredi .....	12	Thứ sáu	24	DIMANCHE.....	28	Chúa NHỰT.		
9 Samedi .....	13	Thứ bảy	25	Lundi.....	29	Thứ hai		
10 DIMANCHE.....	14	Chúa NHỰT.	26	Mardi.....	30	Thứ ba		
11 Lundi .....	15	Thứ hai				Tháng 5 Annam		
12 Mardi .....	16	Thứ ba	27	Mercredi .....	1	Thứ tư		
13 Mercredi .....	17	Thứ tư	28	Jeudi .....	2	Thứ năm		
14 Jeudi .....	18	Thứ năm	29	Vendredi .....	3	Thứ sáu		
15 Vendredi .....	19	Thứ sáu	30	Samedi .....	4	Thứ bảy		
16 Samedi .....	20	Thứ bảy	31	DIMANCHE .....	5	Chúa NHỰT		

Saigon. — Imprimerie-Librarie CLAUDE & C°.

Gérant CANAVAGGIO,

NAM THỊU HAI

NGÀY MỘNG 2 THÁNG 5 NĂM QUÍ-MÃO

Ngày 28 Mai 1903

# NÔNG-CỔ MÍN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

## GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bón quác	Chủ NHƠN: CANAVAGGIO
một năm.. 5 \$ 00	ANNONCES
sáu tháng.. 3. 00	
Người Langsa	Chủ BÚT: LUÔNG-KHẮC-NINH.
cùng ngoại-quốc	Tự DÙ-THÚC
một năm.. 10 \$ 00	ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Sô 84.
sáu tháng.. 5 00	SAIGON.
Tại pháp cùng ngoại-quốc 10. 00	

## ANNONCES

1er Page le centimètre	\$ 1 50
2e Page le cent.....	\$ 1 00
3e Page le cent.....	\$ 0 80
4e Page le cent.....	\$ 0 60

## LỜI RAO

Ai muôn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chờ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Bồn-quán chủ bút nhơn mắc việc nhà, làm Thương-cổ-luận tiếp theo không dừng, nên xin kiều lối cùng chư quí hữu xin nghỉ một kỳ, lại sẵn diệp có 12 bài Liên-huân của 1 vị văn hữu & Bèn-tre gởi đến, Bồn-quán xin dam vào cho chư quí viên nhân lâm.

\*\*\*

1º — Tao hóa xây nén cái cuộc đời,  
Vật nào là chẳng ở trong trời;

Núi sông địa thê chia nhiều nước,  
Linh tánh đâu đâu cũng có người.

\*\*\*

2º — Có người ơi phải biết xa khơi,  
No âm thung dung mới tốt tươi;  
Bồn nghiệp làm ăn tua gân gò,  
Ngoài ra nghề khác cũng lo bơi.

\*\*\*

3º — Lo bơi khôn khéo lợi bằng mồi,  
Nhồ nhích làm chi chúng bạn cười;  
Trời phú người nào người chẳng lọc,  
Úp che muôn vật phải rắng chơi.

\*\*\*

4º — Rắng chơi sao gọi bèp huân-dào,  
Duy bơi lòng người chẳng xét cao,  
Nhồ mọn chia tùy rồi phuôi đích;  
Bồ dâng lợi cả nước người sao.

CVN 54

5° — Người sao thong thả lợi thanh tho,  
Cạn hẹp dầu nên bực phú hào;  
Xia hiệp vòn nhiều buồn bát lợn,  
May ra nguồn lợi dặng xòn xao.

\*\*\*

6° — Xòn xao gồm dù mực sang giàu;  
Dùng chậm làm mau cửa ít hao;  
Khuyễn chờ đua tranh nghề mày mùng,  
Tè lòng chon tóc chẳng dài lâu.

\*\*\*

7° — Dài lâu cung bồi lại mình toan,  
Toan lớn gây nên mồi lợi doan;  
Vận tốt cung nhờ người có sức,  
Buồng lòng rộng ý chờ bàn hoàn;

\*\*\*

8° — Bàn hoàn dầu có mực khôn ngoan,  
Cùa bối làm ra ắt dặng toan,  
Hà đẻ người ngoài khi cà nước,  
Ráng suy cho kỳ bạn đóng hàng.

\*\*\*

9° — Đổng hàng dám tờ mò cơ quan,  
Giả trả tham lam thiệt chẳng màng;  
Khéo học giàu buôn là lõi chất,  
Lời sau nghĩa trước cung không can,

\*\*\*

10° — Không can mà dặng chắt giàu to,  
Khéo tính siêng làm thê phải no;  
Rau cải là người an bón phộn,  
Để dầu hồng-hột sánh cu cò.

\*\*\*

11° — Cu cò song cung tánh hay to.  
Huồn lụa người ta chẳng tính so;  
Giàu dặng rồ nhú danh rồ vóc,  
Gấp thời danh lợi mới xué cho.

\*\*\*

12° — Xué cho những kè biêt cát dò,  
Bù việc mong sanh của lợ dò;  
Muôn biêt thợ trời dồn mực thẳng,  
Bầu dầu mới rồ sự cẩn do.

Châu-thời Trần-văn-Té: Tự chánh trai.

## Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nèp từ Lục-Tỉnh đến Cao-Mang, và bán mỗi hạt Tham-biên trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tốt, đặt ròng Nèp mà thôi, dùng mà tè tự sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ; vì đặt băng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muôn lập tiệm bánh (bán-nhì) dặng bán rượu này, thì phải dèn tại hàng nòi Saigon, số nhà và đường dèn tò dò mà thương nghỉ, dặng hàng lanh bài cho mà bán. (Rượu này có nhân lưỡng-long).

## Cốc mè xuất cảng.

Lúa, gạo, tôm và cám, nội trong mùa đầu năm nay, là tháng giêng, tháng hai và tháng ba Tây, bán cho tàu các nước chở ra khỏi cửa Saigon, cà thảy mỗi nước là bao nhiêu, tôi xin biên ra đây cho chư Tôn làm tướng.

Nước Đại-Pháp.....	12.780.000 kilos
Các nước bên Âu-châu (phi-ông-tay)	1.057.000
Các xứ thuộc Hoa-lang An-dô (Indes Néerlandaises).....	9.712.000
Phô-Mới (Singapore).....	2.030.000
Nước Phi-lap-Biên (tục danh là Mani).....	29.347.000
Hương-Cảng (Hong-Kong)...	86.880.000
Trung-Kỳ và Bắc-Kỳ.....	308.000
Nước Nhựt-Bản.....	37.889.000
Các xứ khác nữa.....	1.517.000

Hiệp cộng là 181.520.000 kilos.

Khâ Ký. — kilos là cân Tây, 60 kilos 738 grammes và một tạ.

Do Thương-Vụ-Cuộc Nguyệt-Báo trích lục.

Khánh-Giang Sĩ-Tháo.

## Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Lúc ấy Tào-Tháo đã dàn binh mạnh dèn dèn ra nơi bờ sông; dàn sự đều đai cơm báu nước dèn rược. Tháo thây có ít ông già râu tóc dã bạc, bèn dòi vào trong trường cho ngồi, rồi hỏi rằng: «lão trượng đã dặng bao nhiêu tuổi? » Mày ông già đáp rằng: «đều gần dặng trăm tuổi. » Tháo nói: «Quân sĩ ta làm cho rúng động làng của các người, ta thiệt chẳng an. » mày ông già nói: «Đời vua Huân-dê có sao Huỳnh-tinh hiện ra noi phản nước Sở nước Tông, có người dà Liêu-dong là Ân-Quí biết xem thiên văn, đêm kia dèn ngủ tại đây, có nói với bọn tôi rằng, Sao Huỳnh-tinh hiện ra noi ngòi Càn-tượng, soi vào chòi này, năm mươi năm nữa sẽ có người chon nhơn giây ra noi Lương-bá; nay tính ra thì đã gần dặng năm mươi năm rồi; Viên-bôn-sơ thâu thê dàn nặng lầm, dàn đều oán va hèt, nay Thừa-tướng dày binh nhơn nghĩa cứu dân giặc tội, - noi Quan-dê một trận dã giết của Viên-Thiệu hơn trăm muôn binh, thiệt rõ theo lời Ân-Quí nói lúc ấy; ấy là điểm cho dân trông dặng đời thái bình. » Tháo cười rằng: «ta dàu, dám sánh như lời lão-trượng nói. » Bên đây là rượu thịt lụa vải cho mày ông già mà dưa vé, rồi ra lệnh rao cho ba quân hay; như có ai vào làng mà giết già lợn của dân thì là cũng như tội sát nhơn. Từ ấy binh dân, đều kinh phục; Tào-Tháo trong lòng mừng thầm. Có người báo nói Viên-Thiệu nhóm hét binh bón châu, dặng hai ba mươi muôn dèn Thương-dinh-hà trại. Tháo bèn dàn binh dèn trước lèp trại dà xong. Ngày thứ hai bèn kéo ra. Tháo dàn các tướng ra trận; Thiệu cũng dàn ba con mèo châu, cùng ván vò các tướng ra dèn trước trận. Tào-Tháo nói: «Bón-sơ kè dà cùng sức dà hèt, sao chẳng lo mà dâu dì, còn đợi dao tới cò thì chừng ấy, ăn năn sao kiệp. » Thiệu giận lắm, dèy lại nói với chúng tướng rằng: «Ai dám ra ngựa? Viên-Thiệu muôn khoe giỏi nói trước mặt châu minh, bèn huoi cặp song dao, giục ngựa ra trận, chạy qua rào

lại. Tháo chỉ mà hỏi chúng tướng rằng: «Người ày là ai vậy? » Có kẻ biết đáp rằng: «y là Viên-Thiệu con thứ ba của Viên-Thiệu. Nói chưa giữ, có một tướng huoi thương xông ra, là bộ tướng của Tứ-Quân tên là Sù-Quán, hai ngựa giao kê đánh chẳng dặng ba hiệp, Thượng quay ngựa dám bậy mà chạy, Sù-Quán đuổi theo, Viên-Thiệu truong cung lắp lên ngoài, lại bắn một mũi trúng nhăm con mắt bên tả của Sù-Quán, té xuống ngựa mà thác. Viên-Thiệu thây con mình dặng hơn, bèn huoi roi giục binh áo rò qua, đánh nhau mọi trận, rồi hai bên đều giống thanh-la thâu quân về trại.

Tháo về trại thương nghị với chư tướng dặng Jo kè đánh Viên-Thiệu. Trinh-Giục dụng kè mười phía mai phục, nên khuyển Tháo rằng: «nay phải lui binh về gần mé sông, rồi phục mười đạo binh, dụ Viên-Thiệu theo dèn mé sông, binh ta không dường lui, thi chúng nó phải liều thác mà đánh nhau, Viên-Thiệu phải thua. » Tháo ý theo kè, bèn phân binh ra hai phía mồi phía năm đạo, bên tâ, đạo thứ nhứt Hạ-hầu-Đôn; đạo thứ nhì Trương-Liêu; đạo thứ ba Lý-Điền; đạo thứ tư Lạc-Tân; đạo thứ năm Hạ-hầu-Huyền; bên hữu, đạo thứ nhứt Tào-Hồng; đạo thứ nhì Trương-Hếp; đạo thứ ba Tứ-Quán, đạo thứ tư Vũ-Cầm, đạo thứ năm Cao-Lâm; còn trung quân thì Hứa-Trữ làm tiên phuôn. Ngày thứ mười đạo binh kéo dèn trước mai phục, hai bên dà xong; qua nữa đêm, Tháo khiên Hứa-Trữ dàn binh tối trước, già y cướp trại; Viên-Thiệu nặm trại người ngựa đều ra một lược, Hứa-Trữ rút binh quay chạy, Viên-Thiệu dàn binh đuổi theo, tiếng la bét chẳng dứt, trời vừa hửng sáng, rược dèn-mé-sông, binh Tào không dèng chạy; Tháo la lớn lên rằng: «phía trước hét dèng chạy rồi, chúng quân sao chẳng liều thác đánh dùa đi? » Chúng quân đều quay lại ráng sức lược tới, Hứa-Trữ bay ngựa dèn trước, chém mười mày tên tướng; binh Thiệu cả loạn, Viên-Thiệu liên lui binh trở lại, sau lưng binh Tào rược theo, lúc đang chạy, bỗng nghe tiếng trống vang dậy; bên tâ Hạ-hầu-Huyền, bên hữu Cao-Lâm, hai đạo

xông ra; Viên-Thiệu nhom ba con một cháu liều thác vạch dâng huyết lộ mà chạy; chạy chẳng dặng mươi dặm, bên tả Lạc-Tàn, bên hữu Vu-Cầm riết ra, giết thối binh Viên-Thiệu thay năm lập nội, máu chảy nên sông, chạy dặng vài dặm nữa, lại bị bên tả Lý-Diễn, bên hữu Từ-Quán hai bên chặn giết một trận; cha con Viên-Thiệu kinh hồn mất vis, chạy về trại cũ, khiên tam quan nêu cờ, vừa muôn ăn cơm, bên tả Trương-Liêu, bên hữu Trương-Hấp xông đến phả trại, Thiệu lật đật lên ngựa chạy riết dến Thương-dịnh, vừa muôn nghỉ ngơi, sau lưng đạo binh lớn của Tào-Tháo đuổi theo; Viên-Thiệu liều minh chạy khôi, lúc đang chạy, bên tả Tào-Hồng, bên hữu Hả-hầu-Đôn, xông ra chặn dâng. Thiệu la lớn lên rằng: « Nêu chẳng liều thác đánh nhau, thiết bị bắt » bèn rảng súc xông đột ra khỏi vòng vây, Viên-Hy Cao-Cảng đều bị thương tích, bịnh ngựa đều thê hết. Thiệu ôm ba con rồng khóc mội hối, chẳng dể té xiêu xưởng dắt, chúng mau dở giây thì nuieng mứa mứa ra lai láng, hối lâu mới tinh lại, bèn than rằng: « ta từ chinh chiên bầy lâu nay, chẳng dể ngày nay mà cùng cực dèn dòi này, ày là trời dέc ta dō ; vậy thi bọn người ai vế quận này, ta thê với Tào-tặc quyết liều sống thác một trận » nói rồi bèn khiên Tân-Binh, Quách-Đô mau theo Viên-Đàm vê Thanh-châu kiêm diêm binh mà, sợ e Tào-Tháo xâm phạm bờ cõi, lại khiên Viên-Hy vê U-châu, Cao-Cảng vê Biển-châu, sắp đặt binh mồ, dể phòng diêu dụng; Viên-Thiệu dẫn bọn Viên-Thượng vê Ký-châu dường binh, rồi khiên Viên-Thượng, Thủ - Phõi, Phùng-Kỳ, coi vế việc binh.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

#### LỜI BÀO VÉ SỰ TRƯỜNG ĐÙ-ĐÙ TÍA

Thường sự người ta trong dù-đù tía trong các chỗ dát iốt mà có hơi uớt cũng như trong bắp vây, song phải tria cho thưa, cách nhau chừng hai thước lây. Hé khi nó mọc lên được ba bốn lá, thi phải làm cỏ, lúc ấy nó có mọc dày, thi phải tia bớt nó ra cho thưa.

Trong nó cũng phải vun chung như bắp, cũng tùy tiện mà làm như vậy nhiều lần, chờ đèn khi nó trổ bông đầu hết. Một cây dù-đù tía trổ sao từ 15 cho tới 20 buồng.

Đã có lịnh phông mỗi một hột giông, lày theo mục thường, thi sanh ra được từ 8, 9 trăm, mỗi cây tinh được 9 trăm hột, mỗi mầu trắng được 2,500 cây, thi được 1,500 kilos hột, mỗi đòn 1,000 kilos, 65 đồng bạc, thi trong khoảnh đất một mầu bán đặng 97 đồng 5 cát, cho được lợi nhiều thi phải gieo hột trong đầu mùa mưa (tháng mai, juin). Đù-đù tía trồng năm mốt, nó ra trái trọn mùa mưa cho tới mùa nắng, vậy khi ấy nghĩa là khi bái trái nó rồi, phải dứt những cây đã già mà làm phân cho đất.

Bánh-dầu dù-đù tía dùng mà làm phân cũng tốt lắm

#### Về sự hái trái.

Từ tháng aout cho tới tháng février, thi một tuần lễ phải dì rão khắp hai ba lần, lụa quày nào thiệt chính thi hái hêt.

Về sự lây vồ thi dè lầm, cứ phơi trái nó giữa trưa nắng, mà phải có ý dè nó vào trong cái bao gì hay hút hơi nắng giội vào thi trái nó rỗ, hột nó rót ra tự nhiên, rồi lây sàng An-nam mà sàng lây hột riêng ra, bỏ vồ đi.

Rút trong « Gia-dịnh báo » công văn (ngày 27 avril 1903).

### Chuyện hai ông huyện

(tiếp theo)

Cách ít ngày người Giả-Xương di xóm về thay con Đường-Nương bưng cơm cho nàng Nguyệt-Hương ăn. Coi lại thi mòn ăn chẳng dặng tết. Người Giả-Xương, mới kêu yết rẩy, lại nói với vợ rằng: tôi còn ở nhà mà mụ còn ở khắc bạc với người ta dường ày, huống chí khi tôi đi ra khỏi, ở nhà mụ ăn ở với người ta thế nào? Từ ấy về sau người Giả-Xương giao cho kẻ ở dì chợ dọn riêng cho hai nàng ấy ăn. Thấy có sự như vậy, người Giả-Xương ở nhà hơn một năm không đi buôn. Mụ Giả-Xương thấy vậy thi dà dò dỗi tánh; ăn ở từ tết với nàng Nguyệt-Hương. Nàng Nguyệt-Hương ở đó dặng năm năm. Người Giả-Xương thấy

nắng cũng khôn lớn rồi, mới lo kiếm dồi bạn cho nàng ày. Nhơn vây chưa có nơi xứng đáng, lại thấy vợ cải tánh, nên mới tính cuộc di buôn lại.

Mụ Giả-Xương thấy chồng di rời, lại ở khắc bạc với nàng Nguyệt-Hương như xưa: Con Đường-Nương thi bắt theo ở với tôi tớ, hoặc xách nước, hoặc nấu ăn, chẳng cho nàng Nguyệt-Hương sai khiến, còn nàng Nguyệt-Hương thi biểu ra ở ngoài theo con Đường-Nương, chẳng cho ngủ trong phòng, bao nhiêu đồ đạc trong phòng đều dọn dam về phòng mình ráo. Nàng Nguyệt-Hương cũng ôm lòng chịu chẳng dám than thở chi. Kê dâu thơ người Giả-Xương gởi vé, lại có gởi hàng lụa tớ cho nàng Nguyệt-Hương. Trong thơ dặn dò yết phải trọng dài Nàng ày. Mụ Giả-Xương xem thơ rồi, nghĩ lại chồng mình thi kính trọng nàng Nguyệt-Hương, còn mình thi kinh bạc nàng, thê nào khi chồng mình về đây, chỉ cho khôi hối đi hỏi lại thi sanh sự rẩy rà hoài, chỉ bằng bán phứt hai đứa nó đi, như chồng về có bay có rẩy, bắt quá một lần mà thôi.

Mụ Giả-Xương mới sai đưa ở lại mời mụ Trương-Nha-bà cũng ở gần xóm dến nói chuyện. Mụ Trương-bà nghe mời lật đật tới. Mụ Giả-Xương mới tỏ rằng: nhà tôi kinh nǚa sū; Xách brevet nét mực mới rõ ràng, Tỉnh Bèn-tre cây cối nước nguồn, Xia ce poste chòn quê xưa lật đật; Dưới học trò vừa quen nết ăn-cắn, Trên ông đడc cũng yêu người mản dat; Những tướng đường dài hay súc ngựa, Hàng deux ans-bóng lộc còn lén; Nào ngờ cửa hé lợt bóng cu, Đài une masse văn chương chòn-chắc! Ôi!

Trần-phục-Lê

### Ai Diêu

Bản quán mới bay, tại Bèn-tre là chỗ cõi hương, có hai bà Giáo-thợ chữ nhu qui thiên: một bà Chánh thà chà ông Hà-dồng-Đảng; một bà Chánh thà chà ông Bùi-thiện-Chánh.

Bà cũ linh cõi cựu tri giao, yên sa nước mắt buồn cho người con dày;

Cuộc sanh từ xưa nay hằng vây, Thương là thương người thiêu kè trong; Đường lại qua trời đất mờ thông, Tiết hời tiết mật rồi ai thay.

Ai điều gạnh vải hằng giày, Phận ưu kinh bạn bút nghiên.

Bản quán bài vàng.

Monsieur Tong-yen-Thanh, Giáo-lập, hậu-hỗ tại trường địa hạt Bèn-tre, mệt ngày mồng một tháng Mai năm nay. Nguyễn là học-trò trường ày Khóa đậu lên học tại trường Normale de Gia-Dinh, mới thi đậu bằng cấp năm rồi.

Bản quán gửi ít lời điều già quyền của người và luôn diệp đem bài văn nộp trường Bèn-tre khõe tặng thấy ày cho chư vị xét thương.

Bồi ti!

Cuộc từ sanh khôn trở bàn tay! Niềm liêu hưu chạnh tuôn nước mắt! Bùa-nay sao bài dền école? Hôm qua hồi còn làm classe! Ông công danh tro bụi khéo vùi, Ngợ dăng hòa trà vay nén gât!

Nhợ linh xưa:

Còn hồi mắng mắng. — Chưa từng mắng lat, Trường Gia-dịnh xôi kinh nǚa sū; Xách brevet nét mực mới rõ ràng, Tỉnh Bèn-tre cây cối nước nguồn, Xia ce poste chòn quê xưa lật đật; Dưới học trò vừa quen nết ăn-cắn, Trên ông đడc cũng yêu người mản dat; Những tướng đường dài hay súc ngựa, Hàng deux ans-bóng lộc còn lén; Nào ngờ cửa hé lợt bóng cu, Đài une masse văn chương chòn-chắc!

Một giật voi xa chơi. Cả trường đều bái ngát, Đầu dồn bầy cho ăn di học; Mẹ cha vừa đẹp dạ ướt mõ, Nào nồng thay lụa chòn dưa duyên; Đôi bạn mới trao lời phuồng phat, Chasseloup nõi it nbiêu quên thuộc; Nghĩa cách song doai lại luồng chầu mày, Normale kia sau trước anh em; Tình đồng học trông ra đều ủ mặt,

Trách è trách, sô kia vẫn vôi;  
Sô cent ans sao gạt khách trêu người?  
Thương là thương, ai chẳng mắt còn,  
Ai mème chose thay kêu trời van dài!  
Lè gọi chút dưa người dị lợ,  
Ôi thôi rồi, lý biệt ngắn năm!  
Văn pha chè giả khách đóng ty,  
Còn chẳng nhẹ tìn thành một tật.  
*Hồi ơi thương thay! Hồi ơi tiếc thay!*  
Bản trường cầm văn.

## Pháp học thuyết yêu diễn ca (Xin coi số 58)

(tiếp theo)

Tiếng tay sẵn dầu cũng hay;  
(Le) (un) để trước được rây là đương;  
Khác nhau cứ đó làm gương  
Để (la) (une) được là phuơng tiếng ảm.  
Song le học phải nhập tâm,  
Kéo mà lời nói lối lầm trái tai.

B — Nombre (Sô)

Giồng rói còn sô là đây:  
It nhiều theo lúc đổi thay tung bung.

Nhiều thì thêm S luận chung,  
Tiếng nào S sẵn có cùng thi thoái.

Cùng là X Z sẵn rồi,  
It nhiều cũng vậy khôi bối khôi thêm.

Lâm côn luật khác phải xem,  
(Au) (Eu) sau có thì kèm X vò.

Tiếng nào sau có ván (Ou),  
X thêm có bầy, ngoại phủ luật chung.

Tiếng nào (Al) có vận cùng,  
Sô nhiều thì phải (Al) đổi làm (aux).

Vậy mà xin chờ ho ho,  
Trừ ra còn tiếng khôi vò luật này.

Tiếng nào sau có vắn (sil),  
Lâm Aux) cũng phải, khi thay sô nhiều.

Còn trừ mà chẳng bao nhiêu,  
Ny sau sô biêt, dây đều nói so.

(Ciel) còn đời đổi làm (Cieux).  
(Aieux) thi it, (Aieux) ấy nhiều.

(Eul) làm (Yeux) cũng một dèo.  
Trước lén đèn thấp, sau trên sô cao.

(Sau sô tiếp theo)

Quảng-văn-thi chủ nhơn.

## Nghĩa khuyễn tư nhơn.

Tại tỉnh thành Béentre, có một vị quan án  
mời quý thân bèn ngày 11 Mars.

Quan lớn này lúc sanh tiền bay thương ngài  
mèn vật; từ Juc, ngài đến phó lị tỉnh này, tuy  
lâm quan lớn mà lòng nhơn từ đại độ, dấu elô  
dân thứ có biết đèn cũng cầm vong ngài luôn.

Tánh ngài ưa nuôi loài vật, mệt sức tồn tiễn  
cũng không nài tiếc. Ngài có nuôi một con  
chó đặt tên là muôn Diane. Lần này ngài mang  
bệnh, tuy không mày ngày, chó con muôn  
Diane cũng cứ xắn hàn theo chỗ ngài, bộ bù  
xa bù xít, bỏ ngũ quên ăn. Chừng lúc bệnh  
ngài đèn kịt; thương thay! chó muôn Diane  
trú sùa um nhà, tiếng nghe buồn bực.

Thày vật luyện chúa trú sùa rây tai, rồi nhớ  
lại cò nhơn có câu diệu rằng: «Chùm lục bảy  
tiêm cây nó ảm, chờ tờ mắt thấy tho thẩn vào ra.»

Còn chừng muôn này biết quan lớn đã ly thề  
rồi; ôi thôi kêu là cù rùi ai dưới cũng không  
đi, vụt nhảy lên đường của quan lớn nǎm và  
đục mõ vào tạng mặt quan lớn mà là kêu, lại  
hai hàng nước mắt như chàng.

Từ đó đèn lúc tần ngài, thi con muôn biết  
nghĩa này, thời đà mè mảo; đì cũng không đi  
khỏi đường, nǎm cũng không nǎm cho yên chỗ,  
nhảy lên nhảy xuống, ngồi chồm hổm ngó mông,  
cù rùi luồn luồn, hai hàng nước mắt thi chảy  
ròng ròng.

Còn lúc liệm ngồi vào quan tài, con chó Diane  
cứ lẩn vét theo mai thóit; liệm ngài rồi, lúc quan  
tài còn tại đường, thi nó la kêu inh ỏi. Lúc dòng  
quan đồng người, tới bài ý coi con chó Diane  
có theo linh cữu hay không; chó khi mai táng  
quan lớn rồi, thi con muôn này mỗi ngày hai  
buổi đều cá vào viền lăng quan lớn mà trú sùa  
um trời; có biiểu người thường gấp nó ra vào  
mộ sô. Tuy mai táng quan lớn rồi, chó bà phu  
nhơn hồi còn ở nơi nhà thợ chưa kịp về quê,  
thi bà lớn cũng biết con muôn Diane là muôn  
yêu của quan lớn lì sanh tiền, nên hay nhất  
nhờ cho ăn; cho ăn thi là khi ăn khi không  
cứ người người cả ngày.

Từ ngày quan lớn qui thân dèn nay cũng  
đư cà tháng; mà con muôn Diane hồi còn nhó  
chù chưa nguội, không quên phận sự; cứ sớm  
viên tối thăm nơi mồ mà của chù, mỗi lần  
thăm mỗi lần là trú om sòm; người người nghe  
thầy ai chẳng cháu mày mà thương xót.

Có kè thầy chuyện như vậy, cầm mà than rằng:

Khuyễn hê khuyễn hê,  
Thắt chù hà y;  
Vô y nhí dị dắt,  
Nhơn chù hê van truy!  
Nhà truy nhơn chúa cánh ly biệt,  
Ly biệt thử thời hê tam sự nan dì!  
Ký nhựt hoạn đường hê,  
Ai nhí thả luyện;  
Thủ thời biệt hàn hê,  
Khút nhí vò qui! vậy phê rằng;  
Tri ân già báo vật tồn tâm,  
Kiên ngài ninh vong nhơn đồng vi.

Làm người coi lây dò, rất dòi là loài thú  
vật mà còn luyện chúa tri ân đường ày. Có phải  
là ngay thảo một lòng, dầu cùn dầu mít; sự  
ở tự nhiên, chó bón phận mang ơn chát ngã  
thì phải xù cho tròn; vật cùn có nghĩa thương  
chù thay huân chí là người sao.

Chung.

Bèn-tre, Dật-Dân.

Ngày 29 Mai 1903.

### Giá Lúa Gạo

	VĨNH-LONG	GIÁ-CỘNG	BAI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cùn hay là 68 kilos, chò dèn nhà máy.....	2 \$ 98	2 \$ 98	3 \$ 00
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong i trăm			
134 cùn hay là 60 kilos 10 "	>	>	*
700 ..... 15 "	>	>	*
Vào bao sà, khòi thuê 20 "	>	>	*
Gạo trắng nhà máy... dân sàng và tốt xấu,	Tùy theo		

### LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lon,  
đường l'Avenue Jacareo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quan quý-khách  
đặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có  
bán rượu ngọt bồ mát dù, và có cơm  
tay mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch  
sẽ ngọt béo, vị ván dùng mực, như nhà  
hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngọt  
khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi  
tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh  
ngot và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,\$ 40  
Giá 15 cachets ..... 15 00

Dùng trọn tháng ..... 50 00

Nhu muôn dùng cơm khuyna xin phải cho  
hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuyna kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng  
mát dẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và  
quí khách muôn Yên ảm, xin tờ trước dặng  
sứa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3,\$ 00

Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh  
ngon, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chi, xin dèn  
toi dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính  
xin chư vị doái chút tình mon với tôi, là người  
bồn-quốc. Dã biết vui dầu cũng sự vui, duy  
dèn tôi thi cảm ơn lầm. NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cứu Bộ-thiện của quan Phó-Soái Nam-ký.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
cỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quoc-ngữ giá như sau đây :

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá....	6 \$ 00	Thúc kiêu về sự thi hành án lý về việc hình
Tuong Son-hau cuon nhut.....	0 20	Và việc hộ và việc thương-mại của người
Son-hau cuon nhut moi co gia cung.....	0 20	Bón quác..... 1 \$ 00
Tho Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Cours d'Annamite ..... 2 50
Tho Duong-Ngoc in lan thit thit.....	0 40	Cours gradué ..... 2 50
Mâ-Thánh Tân tho moi in lân đầu.....	0 30	Conversation Annamite Français Cartonnée..... 0 80
Tho Trần-kim-Hải in lân thit thit.....	0 25	Vocabulaire Annamite français ..... 1 60
Tho Lục-vân-Tiên.....	0 60	Vocabulaire Truong-Vinh-Ký ..... 1 20
Tuong Kim-thach-ky-duyen.....	1 00	Miscellannée ..... 1 40
Tuong Kim-vân-kiêu.....	0 30	Tú-Tho mới có lại ..... 1 60
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Nhi-Bô-Mai ..... 0 30
Sử ký Nam-việt .....	0 40	Phú-kiều ..... 0 20
Phong-hoa Điều-hành.....	0 50	Trần-Sanh Ngoc-Anh ..... 0 40
Lang-châu.....	0 30	Tho Nam-ky ..... 0 10
Bach-vien. Tông-Tử mỗi một cuộn.....	0 30	Chánh tà và Lục-súc ..... 0 10
Thoại-Khanh Châu-Tuân.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lân thứ 5..... 0 60

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hat mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ày lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM - QUÍ - MÃO  
(1903)

NGÀY LANGSA	THANG NAM LANGSA		THANG TÙ ANNAM		NGÀY LANGSA	THANG NAM LANGSA		THANG TÙ ANNAM	
	NGÀY	ANH	NGÀY	ANH		NGÀY	ANH	NGÀY	ANH
1 Vendredi.....	5	Thứ sáu	17	DIMANCHE.....	21	Chúa NHỰT.			
2 Samedi.....	6	Thứ bảy	18	Lundi.....	22	Thứ hai			
3 DIMANCHE.....	7	Chúa NHỰT.	19	Mardi.....	23	Thứ ba			
4 Lundi.....	8	Thứ hai	20	Mercredi.....	24	Thứ tư			
5 Mardi.....	9	Thứ ba	21	Jeudi.....	25	Thứ năm			
6 Mercredi.....	10	Thứ tư	22	Vendredi.....	26	Thứ sáu			
7 Jeudi.....	11	Thứ năm	23	Samedi.....	27	Thứ bảy			
8 Vendredi.....	12	Thứ sáu	24	DIMANCHE.....	28	Chúa NHỰT.			
9 Samedi.....	13	Thứ bảy	25	Lundi.....	29	Thứ hai			
10 DIMANCHE.....	14	Chúa NHỰT.	26	Mardi.....	30	Thứ ba			
11 Lundi.....	15	Thứ hai				Tháng 5 ANNAM			
12 Mardi.....	16	Thứ ba	27	Mercredi.....	1	Thứ tư			
13 Mercredi.....	17	Thứ tư	28	Jeudi.....	2	Thứ năm			
14 Jeudi.....	18	Thứ năm	29	Vendredi.....	3	Thứ sáu			
15 Vendredi.....	19	Thứ sáu	30	Samedi.....	4	Thứ bảy			
16 Samedi.....	20	Thứ bảy	31	DIMANCHE .....	5	Chúa NHỰT.			

# NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Người bón quác	Chủ NHƠN: C A N A V A G G I O
một năm... 5 \$ 00	
sáu tháng... 3. 00	
Tại Đông-dương	Chủ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH
Người Langsa	
cùng ngoại-quốc	
một năm. 10 30	Tự DÙ-Thúc
sáu tháng. 5 00	
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00	DƯỜNG LAGRANDIÈRE, Sô 84.

Vậy tôi xin lỗi tình thiệt-tội cho người rõ; tại luận thiêu một chuyện thiệt yêu của người, nên người chưa tin là luận phải, dù có chánh luận, mà lòng người quan ngại, thì ít tin. Vì như anh họ làm đồng hồ, then máy, bánh xe, dây thiêu, kim chót dù; duy thiêu một cái mặt phản giở từ một cho đến mươi hai. Xem coi phải là khó dùng không? Vậy thì phải chỉ giờ mới xong cho.

Trong Thương-cô luận thiêu một chuyện thiệt yêu ấy, là bối cõi ý để thiêu, dặng do lường-rí ý của người, cho biết là có xét có coi kỵ lời luận ấy chẳng? Tôi chờ cho có người nhắc đều thiêu ấy thì tôi vui mừng lắm; mừng là có người rõ hiểu rõ thày, thì việc buôn ắt phải nèn.

Nay tôi xin định Thương-cô luận trong một tháng, dặng cầu chư vị nhàn quan hảo độc, xét và nghĩ coi một chuyện thiêu yêu trong thương-cô-luận là chuyện chi, xét rồi gởi đèn cho Bồn quán, nếu vị nào luận trùng thì Bồn quán kính dam vào tờ nhựt-trinh này và Bồn quán kính mọi năm nhựt-trinh xem chơi, khôi trả tiền. Nếu quá tháng mà không ai luận giùm, thì chủ bút phải tờ ra cho chư vị rõ đều thiêu ấy. Cách này để mà do lường trí chung anh em cho vui, xin chờ ngại đều chỉ theo phép luận bằng phải vậy mới quản kiền.

LƯƠNG-DŨ-THÚC Bèn-tre.

## Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nèp từ Lục-Tỉnh đến Cao-Mang, và bán mỗi bát Tham-biện trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tốt, đặt ròng Nèp mà thôi, dùng mà tè tự sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ; vì đặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muôn lập tiệm nhánh (bán-nhị) dặng bán rượu này, thì phải đèn tại hàng nối Saigon, số nhà và đường dã là đó mà thương nghị, dặng hàng làh bài cho mà bán. (Rượu này có nhân lưỡng-long).

## Truyện Đầu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Chỉ quyết xét xem đồ xảo thù,  
Lòng nào xao lảng chồn kỳ quan;  
Ngày sau nhà dầu trảy sang,  
Vào xem bên tả Pha-Lang cuộc bày;  
Bên tả nhà cong như cánh ná,  
Ở trong chư dinh hiệu B. C.  
B. bày thập vật Français,  
Yên xe yên cõi đèn roi dù đồ;  
Đường may máy chỉ bày nhỏ mức,  
Da thuộc dầu rờ đèn tròn chuỗi;  
Màu đen đen nhám có ngời,  
Còn đồ dẻ trắng xem thời vàng troi;  
An hỉ xung tay nhà phủ quý,  
Đèn roi tay mắt cửa công khanh;  
Lại gần xem giá dành rành,  
It thời chín chục nhiều là ba trăm;  
Ở giữa kê cao nhiều món rượu,  
Xung quanh tủ kiền lầm đồ xoi;  
Mới xem như chổ dẻ chơi,  
Rượu xen dù sắc hộp bày nhỏ to;  
Liqueur Tây gọi rượu,  
Conserves hộp đồ xoi;  
Thái người thuộc cách chơi bời,  
Phong lưu đèn bạc thành thời khác thường;  
Vật ăn chẳng luận chi thời kiết,  
Đồ uống dầu cần của tự nhiên;  
Rò xem ai lại chẳng khen,  
Dường sanh tính khiết sang hèn tùy duyên;  
Đoan kè đồ những đồ chỉ phèn,  
Khúc gần đây nhiều món hình hương;  
Vào gần thơm xá khôn đương,  
Bong thơm ngàn thứ dầu hương trăm hổ.  
Bảng chải nhỏ to lồng hạ thủ;  
Lược cài dài vẫn vảy dầu mới,  
Thùy linh lùm kiền dẻ soi;  
Vành ngù cần ngọc xem thời mồi trông;

Sanh gấp đời tuyệt kí,  
Đầu là lúc vò ngắn;  
Lăm xài lăm kẽ cơ hán,  
Rượu ao thịt núi khỏe thân ít người;  
Khoản kẽ chặn dài vài chục thước  
Nơi đây từ lớn dựng ngàn cây;  
Vài gai to nì đựng dây,  
Áo xiêm vớ tất dè bày huyền thiêng;  
Tường Chức-Nữ ngàn xưa còn ít,  
Xém công phu hiện tái rất nhiều;  
Hàng hoa dệt khéo hơn thêu,  
Nhỏ to vài bồ chỉ đều như giặc;  
Mượn lồng thú chiến trú làm nì,  
Dùng lá cây thơm chuỗi dà to;  
Ngó qua xem lại ngặt ngờ,  
Đầu sanh huyền vựng mắt mờ muôn xiêu;  
Vì bối xem coi đồ khéo là,  
Cho nên xâm xâm mắt què khò;  
Vội vàng dời bước trở ra,  
Ngày sau ta sẽ xem mà lồi trong.

(Sau sẽ tiếp theo)

## Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Tào-Tháo từ thăng tại Thương-dinh, trưng thường ba quân; rồi sai người qua Ký-châu thảm thính, kè đi lham về báo rắng Viễn-Thiệu tội dại; Viễn-Thượng, Thảm-Phòi ngăn dữ thành trì; Viễn-Dám, Viễn-Hy, Cao-Cán, ai vê châu này hết; chúng đều khuyên Tháo đánh luồng di Tháo nói: Ký-Châu lương thảo còn nhiều lắm, Thảm-Phòi là người mưu lược, chưa nên đánh gấp, nay vừa lão mà giao nơi ruộng, e làm hư nghiệp của dân, ta đợi qua tiệc thu rồi, cũng chưa muộn chi.» Lúc đang thương nghị bỗng có thơ của Tuân-Vức gởi đèn báo rắng Lưu-Bị & Nhữ-nam dặng binh của Lưu-Bích, Củng-Đô, vài muôn, nghe Thừa-Tướng dam binh qua đánh Hả-bắc, bèn dè Lưu-Bích dữ Nhữ-nam, Lưu-Bị bảo thân nhọn trống đán binh qua thầu Hứa-xương, Thừa-Tướng phải đán binh về cho mau mà ngừa va. Tháo cả kinh, bèn dè Tào-Hồng ở lại đón binh nơi

bờ sông, già bảy thinh thê, Tháo bốn thán đèn đại binh về Nhữ-nam dòn Huyền-Đức. — Nói về Huyền-Đức với Quang, Trương, Triệu-Vân, dồn binh muôn qua lầy Hứa-dò, di gán đèn núi Nhuron-son, vừa gấp binh Tào-Tháo kéo đèn; Huyền-Đức bèn đóng trại tại núi Nhuron-son, chia quân ra lăm ba-dạo, Vân-Trường đóng binh nơi phía Đông-nam; Trương-Phi đóng nơi phía Tây-nam; Huyền-Đức với Triệu-Vân đóng tại phía Chánh-nam. Bình Tào-Tháo kéo đèn, binh Huyền-Đức giục trống kéo ra, Tháo giàn trận xong, rồi kêu Huyền-Đức; Huyền-Đức ra ngựa; Tháo lây roi chỉ mà mắng rằng: « Ta dài người là khách thượng tần, sao người lại quên ơn phụ nghĩa? » Huyền-Đức nói: « Người giỏi danh là tướng nhà Hán, chờ rờ là dứa giặc trong nước, ta là dòng giặc nhà Hán, vưng mặt chiêu của lính Thiên-Tử, đèn trù dứa phản tặc. » Bên ngồi trên ngựa đọc rót y-dài-chieu ra một hồi. Tháo cả giận, bèn khiên Hứa-Trữ ra ngựa; sau lưng Huyền-Đức Triệu-Vân cũng huơ thương xông ra, hai tướng đánh với nhau dặng ba mươi hiệp, chẳng ai hơn thua, bỗng nghe tiếng hét vang dậy, phía Đông-nam binh Vân-Trường kéo đèn, phía Tây-nam binh Trương-Phi kéo đèn, ba đạo ào đến một lục vùa giặc; binh Tào ở xa mới đèn, mệt mỏi ngắn, dù không nói, cả thua chạy ráo. Huyền-Đức dặng thăng về dinh. Ngày thứ sáu Triệu-Vân ra khêu chiến, luôn mây ngày binh Tào chằng ra; Huyền-Đức lại sai Trương-Phi ra khêu chiến nữa, binh Tào cũng chằng ra, Huyền-Đức sanh nghi; bỗng có quân báo nói Củng-Đô vận lương đèn, bị binh Tào dòn vây; Huyền-Đức liền sai Trương-Phi đi cứu; bỗng có quân báo nữa nói Hạ-hầu-Đôn dẫn binh di lòn phía sau qua lầy Nhữ-nam. Huyền-Đức cả kinh nói: « Nếu như vậy thì ta trước sau đều bị giặc dồn, át không dâng mà về rồi. » Liên sáu Vân-Trường về cứu; hai đạo binh di rồi, chằng dặng một ngày, bỗng có quân về báo nói Hạ-hầu-Đôn đã đánh phá Nhữ-nam, Lưu-Bích bỏ thành chạy rồi, nay Vân-Trường lại đang bị vây; Huyền-Đức cả kinh; quân lại báo nữa nói Trương-Phi di cứu Củng-Đô,

cũng bị vây rồi. Huyền-Đức liền muôn lui binh, lại e hinh Tào chặn phía sau; bỗng báo nói Hứa-Trữ dèn trước trại khêu chiến, Huân-Đức chẳng dám ra đánh, đợi dèn trời sáng bèo khiên quân sĩ ăn cho no, rồi binh bộ kéo trước binh kỵ theo sau, trong trại thì cũng còn già làm cau kinh giữ; Huyền-Đức ra khỏi trại đi dặng chừng vài dặm, vừa qua khồi lòn núi dà, thay lùa ánh sáng lòe, nghe trên chót núi có tiếng kêu lớn rǎng, chờ đê cho Lưu-Bị chạy khồi, Thùa-Tướng đợi và dây. Huyền-Đức mau tim đường chạy. Triệu-Vân nói: « Chúa-Công chờ lo, xin cứ theo tôi. » nói rồi bèn huoi thương giục ngựa chém giờ tim dặng; Huyền-Đức cũng huoi cắp cổ kiềm theo sau, lúc dang đánh, Hứa-Trữ theo dèn nỏ lực đánh với Triệu-Vân, sau lưng binh Vũ-Cầm Lý-Điền lại kéo dèn, Huyền-Đức thấy thê đã nghèo ngặt dặng rủi chạy dài, nghe tiếng la hét dã xa rối, bèn tim dặng tặc một người một ngựa lánh nạn; trời vừa sáng thấy có một đạo binh xông ra; Huyền-Đức cả kinh, coi lại thì là Lưu-Bị dẫn hơn một ngàn binh kỵ bộ lồng vợ con Huyền-Đức dèn; Tôn-Cang, Giảng-Ung, Mè-Phương, Mè-Trưởc cũng dèn nhau nói binh thê Hạ-hầu-Đôn mạnh lâm, cự không nổi, phải bỏ thành mà chạy, binh Tào đuổi theo, may có Văn-Trường chặn lại, mới thoát khỏi dặng. » Huyền-Đức nói: « chặng hay Văn-Trường nay ở xú nào. » Lưu-Bị nói: « Xin Tường quan cứ di rồi sau sẽ tính. — Dặng chừng vài dặm, bỗng nghe tiếng trống vang tai, phía trước mặt có một đạo người ngựa xông ra, làm đầu một tướng-là Trương-Hắp; cả kêu Lưu-Bị, phải mau xuống ngựa mà chịu đầu di. Huyền-Đức vừa muôn thòi lui, bỗng thấy trên núi cờ diều huoi động có một đạo binh xông xuống, một tướng di trước là Cao-Lâm; Huyền-Đức bị chặn hai đầu, bèn ngựa mặt kêu trời rǎng: « Trời sao nử khôn cho tôi cùng cục dèn đổi này; việc dã như vậy, chỉ bằng liêu thắc cho rồi. » bèn rút gươm mà tự vận. Lưu-Bị liền cùn lại rồi lừa rǎng: « Tôi tôi tiễn liêu, mà cứu Chúa-Công. » Nói rồi bèn ra đánh với Cao-Lâm; đánh chung tảng ba hiệp bị Cao-Lâm chém một dao

té nhào xuồng ngựa. Huyền-Đức hoán kính, vừa muôn ra đánh, bỗng thấy đạo binh sau của Cao-Lãm tông loạn hết, có một tướng lùo trận mà đèn, vừa thấy giặc thương len, Cao-Lãm đã roi xuồng ngựa, xem ra là Triệu-Vân. Huyền-Đức cả mừng; Triệu-Vân huoi thương giye ngựa giết tang đạo binh sau, rồi đèn dẹp binh trước một mình đánh với Trương-Hấp. Hấp đánh với Vân hơn ba mươi hiệp quay ngựa chạy dài, Vân thưa thè xông giết, lại bị giáp binh rǎn chặc mây đằng núi, ra chẳng khôi, lúc đang tìm đường ra, bỗng thấy Văn-Trường, Quang-Binh, Châu-Thương, dẫn ba trăm quân vừa dồn hai phía hiệp lực đánh lui Trương-Hấp; ra khỏi mây cùa ài, rồi chính chỗ hiểm trồ hạ trại. Huyền-Đức sai Văn-Trường đi tìm Trương-Phi. (Nguyên là Trương-Phi di cứu Cung-Đô, chẳng dè Cung-Đô đã bị Hạ-hầu-Huyền giết rồi, Trương-Phi nỗ lực đánh lui Hạ-hầu-Huyền, rồi đuổi nó theo, lại bị Lạc-Tân dẫn quân dồn vây chặc Trương-Phi; Văn-Trường giặc dảng gấp quân đánh mò tìm dền, giết lui Lạc-Tân, rồi Văn-Trường với Trương-Phi về ra mắt Huyền-Đức. Kè quản báo nói đạo binh lớn của Tào-Tháo đuổi dền; Huyền-Đức khiên bện Tôn-Cảng bả hộ, vợ con di trước rồi với Quang-Công, Trương-Phi, Triệu-Vân ở sau và đánh và chạy. Thảo thày Huyền-Đức chạy xa rồi, bèn tháo binh chặng theo nữa. Huyền-Đức binh còn chặng dặng một ngàn, chạy dền một cái sòng kia, kêu người trong xứ mà hỏi mới biết là sòng Hòn-giang. Huyền-Đức bèn lập dinh dờ mìn nghỉ, nhọn dân biết là Huyền-Đức, bèn dàn dựng rượu thịt; chùa tối bèn nhóm tại bài cá ăn uống. Huyền-Đức bèn than rằng: « Các ngươi đều có tài phò vua vục nước, chầu may mà theo ta, ta là đứa mang cùng, lán lụy dền các ngươi, hôm nay không chồ dè mà dùng, thiệt là uổng cho các ngươi, các ngươi sao chẳng bỏ ta đi tìm minh chúa mà phò, dặng mà lập công danh. » Chúng đều chật mặt mà khóc. Văn-Trường nói: « Lời anh nói sai rồi, xưa vua Cao-Tù với Hạng-Võ đánh thien hạ, Cao-Tù thua luồng mây trận sau nói Cứu-lý-sơn mệt trận mà nêu công

卷之三

dụng cờ nghiệp hơn bốn trăm năm trời, viện binh già hơn thua là lè thường, anh cờ chỉ mà thôi chí di vậy. » Tôn-Càng thưa rằng nên bu cờ lúc, chẳng nên ngã lòng, dậy quay Kinh-châu chẳng xa, Lưu-kien-Thăng mệt mình tràn chín châu, binh ròng lương dù vả lại va với Chúa-Công cũng là dòng giỏi nhất Hán, sao chẳng qua đó mà dẫu. » Huyền Đức nói: « E ya chẳng dung chẳng. » Càn thưa rằng: « Tôi xin di nói trước, làm cho Kiến-Thăng phải ra thành mà trước Chúa-Công. Huyền-Đức cả mừng, bèn khiền Tôn-Càng suốt đêm qua Kinh-châu ra mắt Lưu-Biều

(Sau sē tiếp theo

CANAVAGGI

## Thị phò

Bản quan có được mấy bài thơ «Tông-đo»  
của chư vị Bèn-tre làm.

Vậy bốn quán đậm vào đây cho các vă  
hữu nhân quan. — Avril 1903.

卷之三

1º — Xứ sở chi người bờ chúa-ôn ?  
Xuồng tàu cho chông lại hương tb  
Văn gân kè khô corm ra miệng ;  
Rút ruột người ngay cứt vây tròn,  
Ép xác chi dung già với trẻ ;  
Trò tay đâu kiệp dại hay khôn,  
Lung lăng những thói đâu đem lại ?  
Khuây rồi làng ta chúng hêt hồn.

Nguyễn-thiên-Kè (*Thù xuóng*)

卷六

2º — Sâm lẽ đưa rái hết dịch ôn,  
Tri phủ thiêt chử êm cùng thòn ;  
Tàu cây lồng gió leo cờ xí,  
Thầy pháp ngồi nghinh rách dịch tròn ;  
Van vãi chiu theo người mát thịt,  
Thuốc thang cũng có bậc tài khôn ;  
Miếng là dàn vật yên theo tự,  
Kéo dẻ phòm i bu sợ bài hồn.

TÂY-HIỆN-KÝ (hồi mì)

3º — Phù chủ cày thấy pháp tông ôn,  
Đưa roi hết sợ hãi dân thòn ;  
Tàu bè duỗi gió chung đóng mắt,  
Hò hét ngồi nghinh rách tép tròn ;  
Cờ xi theo lê bong sắc phục,  
Rượu trà dù lè thi âm hồn ;  
Duỗi xua dịch khí dân an dạ,  
Hết binh kè gì tiềng dài khôn.

Nguyễn-dư-Hoài (họa văn)

三

4º — Dữ gián chi bảy hỏi tháo ôn?  
là mĩra làm cho chúng bồn thòn,  
Đứng vái việc làng không ngọt miệng;  
Ngồi nghinh thấy pháp da è tròn,  
Tất thành thà trước gìn lồng dài;  
Trăm phước nhờ khi mở mặt khéo,  
Khuây rồi cởi người chi lầm thè?  
Hỏi đâu về đó khách du hồn.

Nám-song-Thị (hoa văn)

2

5° — Mau mau ve xu hoai chiec on!  
Ó lai lam gi ron xà thon,  
Ăn uong no say liên trở lai;  
Tàu buồm sầm sura kiếp vung tròn.  
Kinh dâng lê mọn xin đưa dòn;  
Phò hộ người Trần thay đại khôn,  
Quốc thái dân an muôn vật thanh;  
Hết cõi xao xuyến cái sah hồn.

Đô-thanh-Liên (hoa văn)

## Chuyện hai ông huyện

(liếp theo)

Mụ Giả bà nói con nhỏ mua 50 lượng,  
con lớn 30 lượng. Bay giờ tôi xin lấy dù  
vốn thì thôi.

Mụ Trương-bà nói như con nhò tài vê  
thưa lại cung quan huyện, kẽ nào rồi tài sẽ  
cho hay, còn con lớn tài xin cưới cho cháu  
tài trước chừng 15 lạng nên chẳng ? Mụ Giả-

bà dứt giá 20 lượng. Mụ Trương-bà an lòng, kiêu vê thưa cùng quan huyện.

Nguyên quan huyện là ông Chung-ly-Ngài; có sinh một gái tên là nàng Thoại-Chi. Tuổi dăng 17, định già cho con lớn quan huyện Đức-an tên là Cao-Đăng, cũng gần ngày cưới còn thiếu kè tùng, mới sai mụ Trương-bà đi kiêm mua, mụ Trương-bà dặng tin ấy vê thưa lại, quan huyện cũng bằng lòng, mới dạy đám dù sô bạc qua rước nàng Nguyệt-Hương vê. Mụ Trương-bà lanh bạo qua dem nàng ấy vê.

Khi nói chuyện bán chắc thì mụ Giả-bà chẳng cho nàng Nguyệt-Hương hay, nay việc hóa ra thinh linh như vậy, nàng Nguyệt-Hương cũng ôm lòng rời nước mắt mà theo người dến nơi nàng Nguyệt-Hương vào trước lạy quan huyện sau lạy bà phu nhơn cùng nàng Thoại-Chi. Bà phu nhơn khiên nàng ấy theo hầu hạ con mình.

Còn mụ Trương-bà giãi nàng Nguyệt-Hương giao xong rồi, bèn trở lại nhà nói chuyện với cháu tên là Triệu-Nhị bay, xong xuôi rồi mới qua nhà mụ Giả-Xương, tới nói thay con Dưỡng-Nương ngồi than khóc dưới bếp. Mụ Giả-Xương nói: ta nay định già mấy cho cháu bà Trương-bà, một chồng một vợ, so với con Nguyệt-Hương có lẽ thong thả hơn. Mụ Trương-bà cũng khuyên lòn ít tiếng, rồi khiên cháu sửa soạn lễ cưới.

Cưới hỏi xong xuôi rồi, vợ chồng con Dưỡng-Nương mới lạy tạ mụ Giả-Xương mà về.

Còn nàng Nguyệt-Hương từ khi dến dinh quan huyện thì mỗi bữa sớm mai lo quét trước dọn dẹp trong nhà. Bữa kia quan huyện sửa soạn ra khách, di trò tới thầy nàng Nguyệt-Hương đứng cầm chổi và quét và khóc, quan huyện lấy làm lạ, lại dòm xuống đất thấy có một cái bang, chẳng rõ ý gì, mới bước vào sân trong, cho kêu nàng Nguyệt-Hương vào hỏi dưa rõ.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-phục-Lê.

## Liễu trang ma y diễn ca

(tiếp theo)

Duyên cùng chồng chèt yên anh,  
Bắng dì băng chị cũng dành kết duyên;  
To xương ngư vì chỉ xiên,  
Không chồng không vợ không yên duyên hả;  
Ân hông trai lại có tài,  
Gái thêm mày rậm lầy trai hoan đường;  
Gái trai dám thầm diệu dâng,  
Ngủ nhạt ngay thẳng bạo vàng quá hung;  
Cũng như đời Tân Thạch-sùng,  
Giàu mà địch quâc vô cùng ai dương;  
Những trai tài trí cao cường,  
Ngủ quan băng thẳng nhiều phương tài tình;  
Tam sơn mà dặng quan vinh,  
Cùng nhau ngay thẳng hiển vinh si bì;  
Rắn trắng lại với da chi,  
Ngủ lộ toàn hảo tướng thi thần tiên;  
Râu ria lông ngực mọc lién,  
Tam cang chẳng tướng dão dien tánh tình;  
 Tay chon môi ngón lồng xanh,  
Qui thần chẳng sợ chẳng kién là gì;  
Hay kiêu hay ngạo hay khi,  
Dầu cho đèn nỗi ái bi như thường;  
Mây liên mải lụy bi thương,  
Hình như liễu yêu chèt đường không sai;  
Gương mặt hồng nhuận sätt khai,  
Trong ngoài một tháng phát tài khi không;  
Mặt ma khói vây trán hồng,  
Bị chưng tú rật chẳng trông nỗi gì;  
Những người gót vít bê sê,  
là người trùm dì xưởng nhí tục trán,  
Cứ nghé dì dèm đường thân,  
Trán luôn chửa khói, phong trán hồng nhan.  
Thùy tinh nước mieng chẩy khan,  
tróng người chêt dời lanh dâng biển sóng,  
Con mồi chạy chì hồng hông,  
và vợ hào sắc có không đâu là,  
Mạng mòn gân chạy ngang qua,  
tham lam lâm lanh gian là biết chí,  
Tráng mà tóc mọc lan bi  
gái trai tướng ày ngu si mảng dời,

Tai thi thành quách lung voi;  
tảo lẩn dời dời trọn dời hư hao,

Đòn ông bới tóc cao cao,  
tướng người trộm cướp hồn hào mẹ cha,

Rắng trắng bôn cái hô rá,  
cũng loài trộm cướp thiệt đà dâng hoan,

Trắng trong như kiền thi sang,  
lưu ly bạch ngọc làm quan dinh hầu,

Mắt rồng mà lại rắng trâu,  
tướng người quan lớn công hầu tri dân,

Thắng nào lộ cõi lộ cõi,  
một phần yêu mộng hai phần cùng cõi,

Ôm mà xương thịt đều băng,  
không lộ cõi cõi cũng phần làm quan.

(Sau sẽ tiếp theo)

Giao-hoa thón : Trần-dại-Chi.

## CƯU QUAN MỘT NHÓ

### Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÈ SÔNG BỀN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tú-thơ chữ nhu eo âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đồ, cảng việt, ngồi việt, mực, thước, vân vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sưa tủ-sắt, mày may, xin rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiêu it.

Nhà có may máy, may y phục tay và đồ trắng Annam vài tờ, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Ngày 4 Juin 1903.

### GIA LÚA GẠO

VỊNH LONG	GÓ-CỐNG	BÁI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2 \$ 98	2 \$ 98
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong 1 trăm 134 cân hay là 60 kilos	>	>
700.....	10 > ..	>
Vào bao săn, khỏi thuế	15 > ..	>
20.....	20 > ..	>
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo dán sàng và tỏi xâu.	

## IÒI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacareo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quań qui-khách  
đặng rồ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có  
bán rượu ngon ngọt bồ mát đồ, và có cơm  
tây mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch  
sẽ ngon béo, vị vàn đúng mực, như nhà  
hàng của người Langsa ; lại có dặm đồ ngon  
khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi  
tuần, hơn ngày thường ; nghĩa là có bánh  
ngot và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,50  
Giá 15 cachets ..... 15.00

Dùng trọn tháng ..... 50.00  
Như muôn dùng cơm khuya xin phải cho  
hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo tử món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng  
mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và  
qui khách muôn Yên ấm, xin tố trước dặng  
sứa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3.50  
Còn Tôn-Viên qui-khách muôn đặt, hoặc bánh  
ngon, hoặc tiệc dám cười, tân già chi, xin đèn  
tối dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính  
xin chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người  
bản-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy  
dần tôi thi cảm ơn lầm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.  
Cứu Bộ-thiện của quan Phó-Soái Nam-kỳ.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
cỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá... 6 \$ 00  
Thơ Lục-vân-Tiên.... 0 60  
Thơ Dương-Ngọc in lán thíc nhíet. 0 40  
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh.... 0 30  
Thơ Trần-kim-Hải in lán thíc nhíet. 0 25  
Bach-viên, Tòng-Tử mỗi một cuộn. 0 30  
Thoại-Khanh Châu-Tuân.... 0 30  
Nhịp-dò-Mai mỗi cuộn.... 0 30  
Chánh-tà và Lục-súc .... 0 10  
Thơ Nam-ký.... 0 10  
Phú-kiều.... 0 20  
Thúc-kiều về sự thi hành án lý về việc hình  
Và việc hộ và việc thương-mãi của người  
Bản-quác.... 1 \$ 00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hặt mà muốn  
mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên  
họ và chố ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO  
(1903)

NGÀY LANGSA	THANG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG NAM ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG NAM ANNAM
1	Lundi.....	6	Thứ hai	17	Mercredi.....	22	Thứ tư
2	Mardi.....	7	Thứ ba	18	Jeudi .....	23	Thứ năm
3	Mercredi.....	8	Thứ tư	19	Vendredi.....	24	Thứ sáu
4	Jeudi.....	9	Thứ năm	20	Samedi.....	25	Thứ bảy
5	Vendredi.....	10	Thứ sáu	21	DIMANCHE.....	26	CHÚA NHỰT.
6	Samedi.....	11	Thứ bảy	22	Lundi.....	27	Thứ hai
7	DIMANCHE.....	12	CHÚA NHỰT.	23	Mardi .....	28	Thứ ba
8	Lundi.....	13	Thứ hai	24	Mercredi.....	29	Thứ tư
9	Mardi.....	14	Thứ ba	25	Jeudi .....	1	Thứ năm
10	Mercredi .....	15	Thứ tư	26	Vendredi.....	2	Thứ sáu
11	Jeudi.....	16	Thứ năm	27	Samedi.....	3	Thứ bảy
12	Vendredi .....	17	Thứ sáu	28	DIMANCHE.....	4	CHÚA NHỰT.
13	Samedi .....	18	Thứ bảy	29	Lundi .....	5	Thứ hai
14	DIMANCHE.....	19	CHÚA NHỰT.	30	Mardi .....	6	Thứ ba
15	Lundi.....	20	Thứ hai				
16	Mardi.....	21	Thứ ba				

Saigon. — Imprimerie-Librarie CLAUDE & C°,

édition CANAVAGGIO

NAM THU HAI. — SỐ THU 93

NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM QUÍ-MÃO

NGÀY 14 Juin 1903

# NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE  
MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

## GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bón quác	1
một năm..	5 \$ 00
sáu tháng..	3. 00

Tại Đồng-dương

## CHỦ NHION: CANAVAGGIO

Chủ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH

Tự DÙ-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.

SAIGON.

## ANNONCES

- 1<sup>o</sup> Page le centimètre. \$ 1 50
- 2<sup>o</sup> Page le cent..... \$ 1 00
- 3<sup>o</sup> Page le cent..... \$ 0 80
- 4<sup>o</sup> Page le cent..... \$ 0 60

## LÓT RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào  
nhựt-trình thi cứ do Bồn-quán chủ bút là  
LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có  
gởi cho ông Canavaggio nữa,

## Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Tào-Cảng dèn nôi vào ra mắc xong, Lưu-  
Biểu hỏi rằng: « Ông đã theo Huyền-Đức, nay  
ở chi mà đèn dày? » Càng thưa rằng:  
Lưu-sử-quân là anh hùng trong thiên hạ,  
điều tương tuy ít, song chí muôn khuôn phò  
vũ tặc, quân Nhữ-nam Lưu-Bích với Cung-

Đô vòn chẳng bà con chi, mà còn hết sức đến  
bởi thay, huống chi là Minh-công với Sứ-quân  
cũng là đồng giời Nhà-hơn; nay Lưu-sử-quân  
mới thua muôn qua Giang-dòng mà đầu Tòn-  
trọng-Mưu. Nên tôi có cang-răng, chẳng nên  
bỗ gân mà tìm xá, Kinh-châu Lưu-tường-quân  
hay chiêu hiền dài-sát thiên hạ, danh-si về đâu  
còn dâng thay, huống-chi là người đồng-lòng;  
bởi cớ ấy nên Lưu-sử-quân mới khiên tôi đến  
dây trước mà bái-bạch, xin Minh-công liệu biện.  
Biểu cả mừng nói: « Huyền-Đức là em ta,  
ta muốn gặp mặt đã lâu mà không dặng, nay  
khuya đèn dày thiệt là may-lâm. » Thái-Mão  
nói, gièm rằng: « chẳng nén, Lưu-Bí trước  
theo Lữ-Bồ, sau phò Tào-Tháo, mới đầu Viễn-  
Thiệu dày, đều chẳng dặng-tron, thí-cũng dù  
mà biết làm người ra-thè-nào, nếu-hay-dùng

## NÔNG CỔ MÌN ĐÀM

va, Tào-Tháo át dam binh mà đánh mìn, thi minh phải mìn công dày động can qua, chi hảng chém lây đầu Tôn-Càng mà dùng cho Tào-Tháo thi Tháo át truong dải Chúa-công. » Tôn-Càng nói khán khái rằng : « ta chẳng phải là người sợ thác; Lưu-sú-quán lòng ngay vì nước chẳng phải dam bọn Tào-Tháo, Viên-Thiệu, Lưu-Bồ mà sánh dặng, trước theo bọn ấy, là cực chẳng dà dò mà thôi, nay nghe Lưu-lương quân là dòng giài nhà Hán lại cũng là đồng tông nên chẳng nê xa xuôi ngắn dặm, dèn mà dâu, người có chí mà dung lời gièm xièm, ganh gò người hiền làm vậy. » Lưu-Biều nghe nói bèn nạt Thái-Mạo rằng : « ý ta đã quyết người chờ có nhiêu lời. » Thái-Mạo mắt cờ giận bỏ trờ ra. Lưu-Biều bèn khiên Tôn-Càng di báo cho Huyền-Đức hay, rồi sửa soạn bỗn thân ra khỏi thành ba mươi dặm nghinh tiếp. Huyền-Đức ra mắt Lưu-Biều rất cung kính. Biều cũng dải Huyền-Đức rất hậu. Huyền-Đức dản Quang, Trương, Triệu-Vân lạy ra mắt Lưu-Biều, Biều bèn với bọn Huyền-Đức dảng vào Kinh-Châu, rồi ban cấp dinh viện ở yên.

Nói về Tào-Tháo dọ biết Huyền-Đức đã qua Kinh-Chân đầu Lưu-Biều, bèn muôn dàn binh qua đánh. Trịnh-Giục cang rằng : « Viên-Thiệu chưa trù, mà lo đánh Kinh-châu; thoản Viên-Thiệu ở phía Bắc dày binh thi bọn thua cũng không biết dặng, chỉ bằng thâu binh về Hứa-Đô mà dường quân súc nhuệ, đợi qua sang năm tiệc xuân mạc mè, thi dàn binh trước trù Viên-Thiệu, sau lây Kinh-châu thi là mồi lợi, phía Nam phía Bắc, một chiên át xong. » Tháo lây làm phải, bèn dàn binh về Hứa-đô.

Qua đền vua Kiên-An năm thứ tam, tháng giêng nhâm mùa xuân, Tháo lại thương nghị dày binh, bèn sai Hạ-hầu-Đôn với Mảng-Lủng đi trước qua trấn thủ đàt Nhữ-nam mà ngửa Lưu-Biều, dè Tao-Nhơn với Tuân-Vúc giữ Hứa-Đô; Tháo bỗn thao lãnh đại quân qua Quang-dộ dồn trú.

Nói về Viên-Thiệu từ năm ngoái bị thỏ huyết dèn nay mới mạnh, thương ngài muôn qua đánh Hứa-Đô. Thảm-Phòi cang rằng : « năm ngoái thua luồng mây trận nơi Quang-dộ và

Thương-dịnh, lòng quân cùu rúng, nay phải dảo hào cho sâu dắp lũy cho cao, mà dường sút quân dàn dã. » Lúc đang nghị, bỗng có phi báo nói Tào-Tháo, kéo binh dèn Quang-dộ, ý muôn qua đánh Ký-châu. Thiệu nói : « Nếu đợi binh dèn dưới thành, tướng dèn bên hào rồi sẽ cự, thi dà trè rồi, ta phải lãnh đại quân ra cự moi xong. » Viên-Thượng thưa rằng : « Binh cha chưa được mạnh, chẳng nên chinh chiến xa xuôi, con xin để binh ngăn ngừa cho. » Thiệu cho di, lại sai người qua Thanh-châu, U-châu, Biển-châu, dời Viên-Đàm, Viên-Hy, Cao-Cán về, bỗn đạo hiệp lại dặng đánh Tào-Tháo.

Mới dèn Nhữ-nam rung trống chiến,

Lại qua Ký-Bắc túc cùi chính.

Chùa biết hơn thua thê nào và xem bài sau phán giải.

Hồi THẨU BA MUỘI HAI.

Cướp Ký-châu Viên-Thượng tranh phuôn, Chùa Chuong-Hà, Hứa-Nhu hiền kề.

Nói về Viên-Thượng từ chém Sứ-Quán dèn sau, ý minh là mạnh, chẳng đợi binh Viên-Đàm dèn, bèn dồn mây muôn binh của mình ra. Lê-dương vừa gấp dạo binh trước của Tào tiếp đánh. Trương-Liêu ra ngựa, Viên-Thượng huơi thương xốc dèn, đánh chẳng dặng ba hiệp ngắn dò chẳng nói, cà thua bò chạy, Trương-Liêu thua thê vùa giết, Viên-Thượng chẳng biết liệu biện, cứ mau mau dàn binh chạy riết về Ký-châu. Viên-Thiệu nghe Viên-Thượng thua chạy về, thát kinh; binh cũ trở lại múa múa ra hơn vài dâu té xiêu xuồng dắt; Lưu-phu-nhơn mau định vào nhà trong, binh thè cùu nặng, Lưu-phu-nhơn mau thính Thảm-Phòi, Phùng-Ký di thẳng vào chỗ Viên-Thiệu năm mà thượng nghị việc ngày sau. Thiệu nói không dặng duy lèi tay chỉ mà thôi. Lưu-phu-nhơn nói : « Có nên lập tự cho Viên-Thượng chẳng? » Thiệu gật đầu. Thảm-Phòi liền viết tờ di-chúc tại chỗ Viên-Thiệu năm Thiệu vật minh, la lên một tiếng, múa múa ra hơn dâu dư mà thác.

Viên-Thiệu thác rồi, bọn Thảm-Phòi giữ việc tang, còn Lưu-phu-nhơn bèn dam nǎu

người thiệp của Viên-Thiệu yêu mà giết dì, lại còn e mây xong hòn ày xuồng âm-phù mà gặp Viên-Thiệu nữa chăng, nên cạo hết tóc, dầm bầy cái mặt, rồi hảy nát cái thây (1) ghen ghét dữ tợn dèn thê ày. Còn Viên-Thượng cũng e dông họ của mây người thiệp ày làm hại chăng, nên cũng bắt mà giết hết. Phùng-Ký, Thảm-Phòi bèn lập Viên-Thượng lên làm Đại-tư-má-tướng-quân, lanh ký, Thanh, U, Biển bốn châu; rồi di thư báo tang các xít.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

(1) Ơi! ghen sao ghen dèn quỉ, ghen ày cũng là kỳ, ghen khi còn sòng gheo muòn cho thác, lúc thác rồi còn ghen với quỉ, vây sao chẳng thác theo mà dù là chổng; nêu còn sòng mà làm người thì ngứa sao cho dặng quỉ, chỉ bằng thác theo dặng mà làm quỉ, chừng ày quỉ mới dể dạng quỉ chờ, than ôi! Nghỉ cũng tức cười.

Kì nhì.

Tri ngoan thầy thầy cũng con người, Cha mẹ sinh thành hả dè chơi; Nở chịu khoanh tay mà nhịa vây, Cây sầu cuốc bầm cũng nhở trời;

Kì tam.

Nhờ trời săn ruộng đất vua quan, Biết tình biết lo ày mới ngoan; Đợi vận nào ai dưng của tôi, Như không sao khởi phản cơ hàng.

Kì tư.

Cơ hàng đều thay kè nay xưa, Chức cả quyền cao thê thay ưa; Biết tình không tiền là vung tình, Trăm người trăm bụng biết sao vừa.

Kì ngũ.

Biết sao vừa bụng cuộc ăn-xài, Vườn tật tánh trời giữ chẳng sai; Chôn cửa tiệc cho lòng khẩn khích, Khòn toan mồi lợi nôi cho dài.

Kì lục.

Cho dài sự nghiệp nước Nam ta, Giàu có bão buôn ày phước nhà; Hiệp chúng cho cần mà trực lợi, Buôn to vồn lớn xúm bón ba.

Kì thất.

Bón ba chờ mịn kẽ gian bày, Miệng vê nào còn sợ thiêu tay; Miya học Đô hưng lùm lợi gập, Miêng cho vòn ty ngoại bàn tay;

Kì bát.

Bón tay sau át cũng nên thắn, Xúm xích cùng nhau lày thê thán; Cây có giàu nghèo chung sức mạnh, Buôn như Yên-tử vẫn cho cần,

Kì cửu.

Cho cần lợi thù với tha bang, Mãi mại đồng tâm gồm quá sang; Sâm nở lè dâu không gió vụt, Hóa dàn chước ày mới là ngoan,

## Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et éu Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nép từ Lục-Tỉnh dèn Cao-Mang, và bawn mỗi hiat Tham-biện trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hảng nầy bán rượu thiệt tôi, đặt rộng Nép mà thôi, dùng mà tè tự sạch sẽ, và uống thi mạnh mẽ; vi đặt băng máy, lại bán rẻ hơn hêt.

Những vị nào muôn lập tiệm nhánh (bán-nh) dặng bán rượu nầy, thi phải dèn tại hảng nỗi Saigon, số nhà và đường dà tò dò mà thương nghị, dặng hảng lánh bái cho mà bán. (Rượu nầy có nhân luồng-long).

## Bộ thập nhị thủ liên-huồn

Nông-cổ chủ büt nguyên văn.

Kì nhì.

Ba vang ngày thêm lè sáu ngàn, Cuộc đời thiên hạ mỗi riêng phan; Kè tham danh lợi người tham dược, Một thích đua chen cái tri ngoan.

## Kì thấp.

Là ngoan trước mắt thày hay chăng?  
Đay bảo mọi đều thâu kè rắng,  
Muôn trái chín chau cùng bồn biển;  
Cũng nên hùn hiệp bón buôn ấn.

## Kì thấp nhứt.

Buôn ăn nghe áy khoe cho mình,  
Bạn bạn giữ tròn lầy chữ tình;  
Quốc sỉ xưa nay người dặng vạy,  
Hậu lai sao cũng cái thận vinh.

## Kì thấp nhị.

Thân vinh muôn kiếp lụa kim thời,  
Phước hậu sang giàu lại thành thời;  
Trên thè chăng chí là việc khó,  
Khuyên cho bén chí kè trong trời.

Trà-vịnh Rội đồng chánh phụ thảm:  
Nguyễn-dức-Tuân.

## Thời khí lương phuơng

(Xin phải coi lại nhiệt trình số 90)

Nº 737 BÈN-TRE HẠT.

Nay ta có dặng cái thơ của hương-chủ Lê-quang-Hòa, ở làng Thành-hoa, tòng Minh-dạt  
gởi cho ta nói về chuyện trị bệnh thiền-thời  
Vậy ta sao lại và gởi cho các cai phó lùng.  
Kinh bầm quan lớn dặng rõ:

Nay tôi có dặng cái bài thuốc rượu trị  
bệnh thời kia mà Quan lớn truyền dạy theo trát  
số 660. Tôi nghĩ làm theo như phép của  
quan lớn dạy chúng với rượu đó, thì nước  
thuốc nó ra phải đặc độc và nặng; sợ e người  
bệnh uống vào nó thâm chạy vỏ trong tạng  
phù chậm lâm; nên chậm chừng một hai  
phút đồng hồ thì nó còn động nước thuốc  
đều trong bao tử, thì bệnh phải mứa, như  
mứa không dặng thì nó làm mệt và sao các  
chứng khác tức thì.

Nay tôi nghĩ chè làm lại như vậy;

Tôi cũng tuân theo cái тоa của Quan lớn

và tôi có già thêm ít vị thuốc (1) dù trộn  
chung trùng thứ, trùng thập, trùng thực,  
lồi mua rượu và thuốc chung lầy hơi rượu  
thuốc (2) cho nó nhẹ và cho nó trong. Người  
bệnh uống vào lúc thì dù thâm chạy vỏ,  
tang phù kinh lạc, không trè nài chút nào  
và không cho động trong bao tử, thi bình  
thầy giảm liền. Tôi đã chè làm rồi, tôi có  
gởi cho hương-chủ Quyên, là người thày thuốc  
có danh ở làng Định-Phước, dặng để dành  
cứu người ta. Hương-chủ Quyên có trả lời  
cùng tôi tại nhà việc làng Da-Phước bừa  
cứ Hội-dồng, y khen rằng thuốc rượu làm  
như vậy mạnh lắm, y có cho ba người uống  
đều sống hết. Còn phần tôi cho 5 người uống,  
sống dặng bốn người; còn một người chè,  
vì già và đẻ trè lâu lắm, bình dã mệt rồi,  
vợp bè, tay den; tuy vậy chè uống vỏ cũng  
hết ầu tả, hêt khác nước, hêt vợp bè, đều  
mệt xung quanh phải chè.

Rượu này khi trời độc địa mỗi bừa ăn cơm  
rồi thì mỗi người uống chừng một chén mắt  
trầu sắp xuồng thì tốt lắm.

Tôi ước ao làm sao mỗi nhà cho có chừng  
một ve nhỏ rượu ấy, để sẵn trong nhà.  
Hè kia nào ai ớm phát bình ấy, hoặc ăn  
uống chậm lâu, hoặc đau bụng, thi mau mau  
uống nó thi thấy hèt bình tức thì; chè đê  
khi có bình mà chè chạy đi xin thi trè lâm.

Và dùng nó mà thè cho rượu Cò-nhát (Co-  
gnac) càng tốt lắm.

Còn cách dùng mà trị bình thì cũng như  
trong trát 660 dạy đó, đều phải dùng ít hơn  
5 phần, vì nó mạnh lắm.

Tôi kính dung theo một chai cho Quan lớn xem.

Sao y nguyên bón:

Quan chánh-bò ký tên.

(1) — Mây-vị già thêm lù: — Bạch truật 2 lượng  
Mộc-hương 5 phần — Chánh-hoài 2 lượng — Chỉ-vái  
1 lượng — Hương-nhụ 5 phần — Vô-di 3 phần — Bạch  
thuya 1 lượng — Mộc-quả 7 phần — Bạch-láu-khâu  
1 lượng (cộng lại 9 vị thuốc.)

(2) — Thuốc lùa cho nhũn thục địa phải xác nhồi  
roi dò rượu vỏ màu và kháp, đặt ống ma lầy hơi  
nhau như là đặt rượu ấy.

## Âu Châu Điện Báo

Paris, ngày 24 mai 1903 (năm 28 tháng tư Annam)  
Sớm mai nay, hai trăm cái xe điện-khi-xa  
(automobiles) đi qua Versailles chạy đua thẳng  
qua Madrid (kinh-dô nước Y-pha-nbo); chạy  
gần tới Libourne, chèt hết một người.

Paris, ngày 25 mai (29 Annam)

Cuộc đua điện-khi-xa, chạy nới tới Bordeaux,  
sáu người bị chèt, trong số ấy có ba người  
đi coi mà bị lâm-bại; mười người bị thương  
nặng. Làm quan trên phải xuất thị cầm chì,  
chẳng cho đua nữa. Ấy là mới chạy vừa được  
đoạn đầu, từ Paris tới Bordeaux, có năm giờ  
mười ba phút đồng hồ mà thôi.

Paris, ngày 26 mai (30 Annam)

Quan Khâm-Sứ Ducos phung Cai hưu tri.

Paris, 28 mai (mồng 2 tháng năm Annam)

Thượng-dụ chuẩn cho người bón-quốc được  
dâng vào toàn Lục-y-binh (tục danh là lính sơn-  
dám) trong Đông-dương chư hạm.

Thượng tuần tháng Juillet sau đây, Lịnh  
Hoàng-Đế nước Đại-Y-Quốc (Italy) già ngự qua  
Paris; hạ tuần, Đức Giám-quốc Loubet ngự  
qua Luân-dôn (kinh-dô nước Đại-Anh (Angleterre)).

Paris, 30 mai (mồng 4 Annam)

Nhọn lè ngù tuán khánh tiệc bên Ba-Đức-Bảo  
(kinh-dô nước Đại-Nga-La-Tư), có phái-viên  
kinh-thành Paris và các kinh thành khác đến  
cộng lạc, Đức Giám-quốc Loubet và lịnh Hoàng-  
Đế Đại-Nga gởi diệp-đám cùng nhau mà tò  
linh-tuong lán dàn hào vinh viễn và thiền.

Paris, 2 juin (mồng 7 Annam)

Quan Thượng Delcassé tiếp được tin dây  
thép bên Bắc-kinh (Tàu) báo rằng mây người  
Đại-Pháp đến piêm Văn-Nam có quan quân hộ  
tòng đều băng eo cù.

Paris, 4 juin (mồng 9 Annam)

Thượng-dụ đặt làm năm dạo các binh dinh  
phái trú trong các Thuộc-Địa; dạo thứ nhứt  
tại Đông-dương; mỗi dạo đều một Tổng-binhs  
hoặc là Đề-đốc quản suất, tùy tùng quan Tổng-  
Thống Toàn-Quyền Đại-thần hộ lý.

Paris, 5 Juin (mồng 10 Annam)

Ông Thân-Si Deloncle được tuyển cử làm  
Đông-lý hội Ngoại-Quốc Thông-Thương mới  
lập tại Nghị-Viện.

Paris, 6 Juin (11 Annam)

Quan Thủy-Sứ Đô-Thông Courtille thè thè.

Paris, 7 Juin (12 Annam)

Bữa 16 Juillet, Hoàng-Đế Y-Quốc ngự tại  
Paris.

Bên Bá-Linh, kinh-dô nước Đại-Đức-Quốc  
(Allemagne) báo tin rằng: ông Kalleu, là Lành-  
Sự nước ấy tại tỉnh thành Quảng-Đông  
(Tào), thuyền bỏ Lành-Sự tại Saigon.

Paris, 8 Juin (13 Annam)

Chiều hôm qua, tại tận marseille, chiếc tàu  
tho kia ở Toulon đến, dụng chiếc tàu buôn  
hiệu « Liban » dương chạy qua Bastia (lỉnh-Corse);  
chiếc Liban chìm, chèt trót trăm  
người, cứu sống được cũng trót trăm; quan  
án Fransceschetti đi tàu ấy cứu được khỏi chèt.

## Chuyện hai ông huyen

(tiếp theo)

Nàng Nguyệt-Hương khóc chằng dám nói  
ra, quan huyện hỏi dò ba phen nàng Nguyệt-  
Hương mới thưa rằng: tôi khi nhỏ có dà  
cầu tai chỗ này, trãi cầu lọt vào hang ấy,  
cha tôi hỏi tôi biết thè chi lây lên chèng, tôi  
bèn dùng nước đỗ vào hang ấy, nước đỗ đầy,  
trãi cầu nỗi lên, cha tôi khen tôi là có trí.  
Nay tôi thấy hang ấy, tôi nhớ cha tôi nên  
lời khóc, xin ông chờ chèp. Quan huyện nghe

rồi mới bởi cha là tên gì, thuở nhỏ sao dặng đèn chô dô. Nàng Nguyệt-Hương thưa rằng: cha tôi là Thạch-Bích sáu năm trước cũng làm huyện tại đây, nay bị lửa cháy khô vua, vua dạy cách chúc và bồi thường. Cha tôi râu dau mà chết, Quan dạy bán tôi cùng con Đường-Nương, may đậu trong huyện có tên Giả-Xương khi trước bị án oan, nhờ tôi cứu sống, hay mới mua tôi về nuôi dưỡng dặng 6 năm, vì chung người vợ chẳng dặng hiền tú, chờ khi ông Giả-Xương ra đi buôn rổi, ở nhà khiên bán tôi sự tình như vậy tội xin thưa ngay chẳng dám dẫu.

Ông huyện nghe rồi, mới nghĩ ông Thạch-Bích cũng là hàng tri huyện, chẳng may mà gặp tai nạn râu mà chết, con người nay phải lưu lạc như vậy, trời đã khiến ta gặp, ta chẳng giúp đỡ thì thiên hạ ai gọi mình là người hiết xữ nghĩa. Bên vào phản trán cùng Bà phu-nhơn, mới chẳng cho nàng Nguyệt-Hương theo hầu hạ con mình lại cho kêt nghĩa làm chị em mà thôi. Rồi riêng viết thơ sai người đem cho quan Cao tri huyện, xin huân việc cưới hỏi và phản trán chuyện ông Thạch-Bích cho ông ấy hay, trong thơ có thêm rằng: con ông Thạch-Bích nay đã lớn, tôi sin lụa chô tôi già trước, còn con tôi, tôi xin sau sẽ tinh.

Quan Cao tri huyện xem thơ rồi, xét trong việc xữ nghĩa minh chẳng lẽ làm thính, mới viết thơ gởi sang cho ông Chung-ly-Ngài rằng: tôi xem trong thơ ngài tôi lây làm thương xót tôi tinh xia ngài cho tôi phép cưới nàng Nguyệt-Hương cho con tôi, còn con ngài xin lụa noị khác, việc ấy ước dặng chẳng?

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-phục-Lè.

## Liêu trang ma y diễn ca

(tiếp theo)

Tay hữu xanh tái thì hung,  
tay là lòng dỗ, cung trung minh dường;

Quả sanh doan chánh tinh cường,  
den tôi xanh tái minh dường tai ươn;

Như mà dỗ chốn ăn dường,  
binh, dih, ngày ây tò tướng sanh trai;

Song quyền băng nó sáng hoài,  
thì ngày giáp át sanh trai rõ ràng;

Khóe miệng môi dưới sáng vàng,  
thì ngày nhâm, qui sàng dường nữ nhi;

Gương mặt lõm dòn den sì,  
sanh chứng vu hâu tai bi rất kì;

Thiên sang ha khô quan huy,  
cah tân trai tột gái thi nan phuong;

Đen kì sàng hậu huyệt thương,  
nó sanh quái chứng nhiều phuong nạn nghèo;

Gái trai đều lại đích beo,  
hư hao là một cựt nghèo là hai;

Chú nào hình thập cỏ dài,  
hình cao cỏ vẫn một loài chèt đâm;

Hồng tư chí cỏ thâm thâm,  
hai tai sắc dỗ chèt đâm, phù tiêm;

Đông quyền sắc trắng huyệt thâm,  
lại thêm nước mắt chảy đâm vào nơi

Mạng cắn sô, hè noii trời,  
lá cây rắn cắn hét dời lo chí;

Tuồng phạm mày nét dừng ugh,  
chẳng phạm mày nét vây thi chèt đau.

Nhô tuổi trên trắng phau phau,  
mẹ cha dâu có sang giàu cùng căn;

Tuổi già trở lại mọc răng,  
con cháu cho nhiều thủng thằng sạch tron;

Gương mặt ngạch dát cao hơn,  
hay hòn hay giận bết ơn bao giờ;

Mặt dỗ râu dừng pho pho,  
Giàu sang một thuở không chờ con sau;

Mặt người tròn tượng thi giàu,  
tai dài ngay thẳng cũng giàu cũng sang;

Đòn bà bối tóc nấm ngang,  
trong dạ lăn loàn chẳng biết sợ ai;

Tóc mà quấn xoáy vào tai,  
sau lại chết đói không sái người nào;

Trên trắng thịt nồi cao cao,  
thịt có nồi cùt mắt sao sâu vàng.

Tóc xoáy với rồng loèn dang,  
tuồng phạm nhọn mang dừng than trách trời

Lại thêm lộ mắt sàng ngồi,  
phạm chung tuồng ây giết người như chơi;

Sau tai xuong ây lung voi,  
đé tráng nhọn mang dời hon ai,  
Đòn bà lâm bê hoài hoài,  
đé dời cắn nợ duyên hải long dong;  
Râu rẽ đuôi én khong khong,  
n giữ con vợ khong xong sự gi;

(Sau sẽ tiếp theo)

Giao-hoa-thôn: Trần-dại-Chi,

## Lời Rao

Kinh lời cùng Chư vị Tôn-Băng và Quốc-  
Vưu dặng rõ; tại nhà sách Phát-Toán có bán  
hơ Tuồng diễn ra Quốc-Ngữ, mới soạn in  
theo thức lệ bồn tảo, không thêm bớt mới in  
tới hai thứ lá thơ:

Trần-Kim-Hải giá là ..... 0 8 25.  
Lâm-Sanh Xuân-Nương ..... 0 30.

Và các thứ thơ khác đang dọn in xin chư  
vị mua coi bay là mua vể má hán lại. xin  
gởi thơ và mandat poste cho M. Phát-Toán  
Relieu Rue d'Ormay, № 59, dặng thơ và  
bạc rõ. thi sẽ gửi lại tức thi chẳng sai.

## CƯU QUAN MỘT NHÓ

### Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và  
các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng,  
truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tú-tho  
chữ như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng,  
giày đỏ, cảng viêt, ngồi viêt, mực, thước,  
ván ván....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hật ai có sưa tủ-sắt, máy may, xin  
rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết  
công lao, sở phí không nài nhiêu ít.

Nhà có may máy, may y phục tay và  
đó trắng Annam vải lót, ai muốn đặt may  
tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn  
chỗ khác.

Ngày 4 Juin 1903.

### GIÁ LÚA GẠO

	VĨNH-LONG	GÒ-CỘNG	HAI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chờ đèn nhà máy.....	28 98	28 98	33 00

Gạo hột nhà máy mỗi tạ 134 cân hay là 60 kilos	5 Phấn thocz trong 1 trim	>	>
700.....	10 >	>	>
Vào bao sẵn, khởi thuê.....	15 >	>	>
	20 >	>	>

Tùy theo  
Gạo trắng nhà máy... dán sàng và  
tỏi xâu.

## LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn,  
đường l'Avenue Jacaréo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quan quý-khách  
dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có  
bán rượu ngon ngọt bồ mát dù, và có cơm  
tay mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch  
sẽ ngon béo, vị vùn đúng mực, như nhà  
hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngon  
khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi  
tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh  
ngot và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,40

Giá 15 cachets ..... 15 00

Dùng trọn tháng ..... 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho  
bay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng  
mặt, đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và  
quí khách muốn yên ảm, xin tò trước dặng  
sứ soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3,50

Còn Tôn-Viên quý-khách muốn đặt, hoặc bánh  
ngon, hoặc tiệc dám cưới, tân gia chi, xin tò  
tôi dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính  
xin chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người  
bản-quốc. Đã biết vui dầu cũng sự vui, duy  
dần lối thi cầm ơn lầm. NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiên của quan Phó-Soái Nam-kỳ.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau đây:

Có bán Nhựt-trinh Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một-năm là 50 sô giá....	6 \$ 00	Sách Sử ký Nam-việt đóng bìa.....	0 60
Tho Lục-vân-Tiên.....	0 60	Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Tho Dương-Ngọc in lần thứ nhất.	0 40	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5...	0 60
Tho Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Phỏng-hoa Đài-hành.....	0 50
Tho Trần-kim-Hải in lần thứ nhất.	0 25	Tú-Thơ mới có lại.....	1 60
Tòng-Tử.....	0 30	Minh-Tâm Bùi-giám cuộn nhứt nhì	2 00
Bach-viên.....	0 30	Conversation Annamite Cartonnais....	0 80
Thoai-Khanh Châu-Tuân.....	0 30	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Nhi-dộ-Mai mỗi cuộn.....	0 30	Vocabulaire Truong-Vinh-Ký ....	1 20
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10	Miscellannée.....	1 40
Tho Nam-ký.....	0 10	Cours d'Annamite .....	2 50
Phú-kiều.....	0 20	Cours gradué.....	2 50
Tuồng Kim-vân-kiều.....	0 30	Thíkiêu về sự thi hành án lý về việc hình	
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00.	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
		Bản quắc.....	1 \$ 00

Ai muôn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hặt mà muôn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ày lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM - QUÍ - MÃO  
(1903)

NGÀY LANGSA	THANG SAU		THANG NAM		THANG SAU		THANG NAM	
	LANGSA	NGÀY ANNA	LANGSA	NGÀY ANNA	LANGSA	NGÀY ANNA	LANGSA	NGÀY ANNA
1. Lundi.....	6	Thứ hai	17	Mercredi.....	22	Thứ tư	23	Thứ năm
2. Mardi.....	7	Thứ ba	18	Jeudi .....	23	Thứ năm	24	Thứ sáu
3. Mercredi.....	8	Thứ tư	19	Vendredi.....	24	Thứ sáu	25	Thứ bảy
4. Jeudi.....	9.	Thứ năm	20	Samedi.....	25	Thứ bảy	26	CHÚA NHỰT.
5. Vendredi.....	10	Thứ sáu	21	DIXANCHE.....	26	CHÚA NHỰT.	27	Thứ hai
6. Samedi.....	11	Thứ bảy	22	Lundi.....	27	Thứ hai	28	Thứ ba
7. DIMANCHE.....	12	CHÚA NHỰT.	23	Mardi.....	28	Thứ ba	29	Thứ tư
8. Lundi.....	13	Thứ hai	24	Mercredi.....	29	Thứ tư		Tháng 5 nhuận
9. Mardi.....	14.	Thứ ba						
10. Mercredi .....	15	Thứ tư						
11. Jeudi.....	16	Thứ năm	25	Jeudi .....	1	Thứ năm	2	Thứ sáu
12. Vendredi .....	17	Thứ sáu	26	Vendredi.....	2	Thứ sáu	3	Thứ bảy
13. Samedi.....	18	Thứ bảy	27	Samedi.....	3	Thứ bảy	4	CHÚA NHỰT
14. DIMANCHE.....	19	CHÚA NHỰT.	28	DIXANCHE .....	4	CHÚA NHỰT	5	Thứ hai
15. Lundi.....	20	Thứ hai	29	Lundi .....	5	Thứ hai	6	Thứ ba
16. Mardi.....	21	Thứ ba		Mardi .....				

# NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bồi quốc  
một năm.. 5 \$ 00  
sáu tháng.. 3. 00

Tại Đồng-dương

Người Langsa  
cùng ngoại-quốc  
một năm. 10 \$ 00  
sáu tháng. 5 00

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ Bút LUONG-KHAC-NINH

Tự Dù-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIERE, Số 84.

SAIGON.

ANNONCES

1er Page le centimètre \$ 1 50  
2e Page le cent.... \$ 1 00  
3e Page le cent.... \$ 0 80  
4e Page le cent.... \$ 0 60

là tự nhiên Tao-vật không. Ày vậy mà người  
còn phản nồng than thở trong lúc không  
thuận theo ý mình thay. Xét cho kỹ, thi  
người với người ắt phải có nhiều điều không  
vừa lòng nhau. Ày vậy cũng chẳng nên  
trách.

Như Quảng-văn thi cuộc trong tờ nhựt-  
trinh này, cùa sỉ-nhon bày cho vui lòng ban  
hữu về phe Tư-văn. Đã ra đê: « Thanh-ni  
lỗi-tục » — Thị cũng đồng sỉ-nhon Lục-tỉnh,  
đảng đạo hiệp hoan-gì dân nhiều bài. — Vây  
nhà ai dám xứng ra mà diêm-duyet, dặng  
sấp cao thấp hơn thua; bối vây nén đê diễn  
hуu trì huồn. Vì có ày cho nên có nhiều  
vị không vừa lòng, gởi thơ đèn trách bón-  
quán sao không dam. Võ-nhựt-trinh-tho mau  
dặng xem chơi cho rõ tài cao hạ. Ày là cũng

## LỜI RAO

Ai muôn mua nhựt-trinh, hay là in việc chỉ vào  
nhựt-trinh thi cứ do Bồn-quán chủ bút là  
LUONG-KHAC-NINH, mà thương-nghi, chờ có  
gởi cho ông Canavaggio nưa.

## Bồn quan báo thiệp.

Trong thè-giang chẳng có ai mà vừa lòng trọn  
mỗi điều. — Người sanh ra thường thường  
mà phản nồng than thở việc không vừa lòng  
mình. — Dẫu hiểu là tự nhiên của Tao-vật,  
không ai muôn dặng, không người sưa dặng;  
mà người cũng còn trách thay. — Vì như  
nàng mưa, gió, ngày và đêm. Xem coi phải

một đều không rõ ý bón-quán, nên người không vừa lòng, vội trách.

Nay bón-quán lở trước cho chư vị vẫn hứa rõ; mày bài thơ đó đã dam ra Bắc-ký diêm duyet sơ khảo rồi, mà dã gởi lại cho bón-quán. Bón-quán đang bão in riêng ra một tờ trọn những thơ Thanh-ni hồi tục đó, dặng mà kinh cho mỗi vị có mua nhứt-trinh này, xem chơi cho vui, và xin một đều, đâu có không vừa lòng cũng chớ khá phiền bón-quán bởi chặng phải là người trong Nam-việt diêm duyet.

Chù-Bút.

## Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, Rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nép từ Lục-Tỉnh dên Cao-Mang, và bán mồi hạt Tham-biển trong Lục-Tỉnh, ở lại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tốt, đặt ròng Nép mà thôi, dùng mà tê sạch sẽ, và uống thì rất mạnh mẽ; vì dặt băng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muôn lập tiệm nhánh (bài nhí) dặng bán rượu này, thì phải dên tại hàng nai Saigon, số nhà và đường dâ tò dò mà thương nghị, dặng hàng lành bài cho bán. (Rượu này có nhân iường-long).

## Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Lúc ấy Viên-Đàm dâ dày binh khởi Thanh-châu rồi; khi dặng tin cha thác, bèn với Quách-Đô, Tân-Binh, thương nghị. Quách-Đô thưa rằng: « Nêu Chúa-công thác rồi, Phùng-Kỳ, Thảm-Phòi ắt lập Hiền-Phù làm chúa, vậy thi phải dì cho mau. » Tân-Binh nói: « Thảm-Phòi, Phùng-Kỳ hai người ày ắt dâ dự định cù mưu rồi, nêu nay vê gặp ắt bị họa hại. » Viên-Đàm nói: « Nêu vây thi tin làm sao? » Quách-Đô nói: « Nay phải dồn binh nai ngoài thành

dặng xem động tĩnh thè nào, rồi tôi phải vâ dô trước dô coi. » Đàm y theo lời. Quách-Đô bèn vào Ký-châu, ra mắt Viên-Thượng xong. Thượng hỏi: anh ta sao chẳng đèn? Quách-Đô thưa rằng: « Nhơn mang binh trong chòi quân trung, đèn ra mắt không dặng. » Viên-Thượng nói: « Ta vưng lời dì chúc cha ta lập ta làm chúa, phong cho anh ta làm Xa-Kị-tưởng-quán, nay binh Tào lầu cõi, xin anh ta làm tiếu-bộ, còn ta theo sau phát binh tiếp ứng. » Quách-Đô thưa rằng: « Trong quân thiều người mưu lược, xin cho Thảm-chánh-Nam, Phùng-nguồn-Đô theo giúp. » Thượng nói: « Ta cũng sở cây hai người ày, hôm sớm lo mưu lia sao cho dặng. » Quách-Đô thưa rằng: « Vậy thi trong hai người ày xin cho một người di dặng chặng? » Thượng, cự chặng dâ bèn khiên hai người ày bắt thám, hè ai bắt nhầm thi di. — Phùng-Kỳ bắt nhầm. Thượng bèn sai Phùng-Kỳ dam ăn thọ di với Quách-Đô qua bên quân Viên-Đàm; dên noi Phùng-Kỳ vào ra măc Viên-Đàm, thây Đàm không binh, trong lòng chặng an, dưng ăn thọ lên. Đàm giận lắm, muôn chém Phùng-Kỳ. Quách-Đô can lén rằng: « Nay binh Tào lầu cõi, phải cầm dô Phùng-Kỳ lại đây, cho an lòng Viên-Thượng, đợi đánh Tào-Tháo rồi sê trả lại dành Ký-châu chặng muôn chi. » Đàm y theo lời; bèn rút hết binh kéo dên Lê-dương cự với binh Tào-Tháo, Đàm lại sai Đại-tướng là Uông-Chieu ra trận; Tháo khiên Từ-Quán ra rước dânb, chặng dặng vài hiệp, Từ-Quán một dao chém Uông-Chieu rơi xuống ngựa; binh Tào thua thê vừa giết, binh Đàm cả thua. Đàm thâu binh chạy vào Lê-dương, rồi sai người qua Viên-Thượng cầu cứu. Thượng với Thảm-Phòi thương nghị, rồi phát cù năm ngàn binh qua giúp. Tào-Tháo dô biết binh cứu dâ dên, bèn sai Lạc-Tân với Lý-Diên dồn quân ra nra dâng chặn vây hai đầu giết hè di. Viên-Đàm biết Viên-Thượng phát binh có năm ngàn, lại bị giặc chặn giữa dâng giết hè di, nên giận lắm, bèn dời Phùng-Kỳ vào trach mảng. Kỳ thưa rằng: « Xin dê tôi viết thơ cho Chúa-công dặng cầu Chúa-công bón thân dam binh qua mà cứu. » Đàm bèn khien

Kỳ viết thơ, rồi sai người qua Ký-châu giao cho Viên-Thượng; Thượng với Thảm-Phòi thương nghị. Phòi nói: « Quách-Đô mưu nhiều, ngày trước chẳng dành Ký-châu mà dì dô là cũng vi binh Tào lầu cõi, nay nêu phá dâng Tào rồi, thi ắt đèn mà đánh dâ Ký-châu, chi bằng dừng phát binh cứu, dê mượn sức Tào-Tháo mà trừ di. » Thượng y theo lời, chẳng khéo phát binh; kè sứ vé báo, Đàm cả giận liền chém Phùng-Kỳ di; rồi thương nghị muôn, dâu Tào-Tháo. Có kè tê tác vé báo, việc ày với Viên-Thượng Viên-Thượng với Thảm-Phòi thương nghị rằng: « Nếu dê Viên-Đàm, dâu Tào rồi, hiệp sức mà đánh, thi Ký-châu phải khòn. » Bên dê Thảm-Phòi với Đại-tướng là Tô-Do lai kiên thủ dâ Ký-châu, còn mình dânb dâi quân qua Lê-dương cứu Viên-Đàm. Thượng lại hỏi trong quân cù ai di tiên bộ. Đại-tướng là Lữ-Quán với Lữ-Tường hai anh em xin di. Thượng bèn diem ba muôn binh cho di tiên phuôn, di dên Lê-dương. Viên-Đàm nghe Viên-Thượng dên, cả mừng, bèn bài việc dâu Tào. Đàm dồn binh trong thành, Thượng dồn binh ngoài thành, dâng làm thê kỳ giáp. Chặng khôi một ngày, Viên-Hy, Cao-Cáng đều lânh binh dên ngoài thành dồn binh ba phia; mỗi ngày dâu đâm binh ra đánh với Tào-Tháo, Bình-Thượng, Thua-hoài, binh Tháo thâng luồng.

Qua dên vua Kiên-An năm thứ tam nhâm thê xuân tháng hai; Tháo chia dâng đánh phá Viên-Đàm, Viên-Hy, Viên-Thượng, Cao-Cáng cả thua; bỏ Lê-dương mà chạy. Tháo dồn binh theo dên Ký-châu; Đàm với Thượng vào thành kiên thê. Hy với Cao-Cáng ba trai cách khôi thành; ba mươi dâm, giả làm thê, binh Tào đánh liên cù ngay mà phá không nổi. Quách-Gia thưa rằng: « Hô, Viên bô con lớn mà lập con nhỏ, thi trong anh em nó dâ có ý hại nhau, ai dâu có bọn này, nêu gặp thi nó cùi nhau, hè huồn thi nó tranh với nhau, chi bằng kéo binh qua Kinh-châu đánh giáp Lưu-Biều, dâng mà dôi anh em họ. Viên nó sanh biêng, hè sanh biêng rồi thi đánh

một trận ắt xong. » Tháo lây lám hay, khiến Giả-Vô làm quan Thải-thủ giữ Lê-dương, Tào-Hóng dânb binh giữ Quảng-dô, Tháo dânb đại binh kéo thâng qua Kinh-châu. Viên-Đàm, Viên-Thượng nghe biết binh Tào dâi lui rồi, bèn làm tiệc ăn mừng với nhau. Viên-Hy, Cao-Cáng đều từ biệt kéo binh về. Viên-Đàm thương nghị với Quách-Đô Tân-Binh rằng: « Ta là con lớn, mà chẳng dâng nòi nghiệp cha, Thượng là con của mẹ ghê ta sanh lai, dâng vưng trước cù, lòng ta thiệt chặng an. » Quách-Đô thưa rằng: « Chúa-công phải dâng binh ngoài thành, mời Hiền-Phù với Thảm-Phòi dânb uông rượu, rồi phục binh dao phủ mà giết di thi việc lớn ắt xong. » Đàm y theo lời: Bỗng cù quan Biệc-giá là Vương-Tu & Thanh-châu qua. Đàm bèn thuật kè ày lại. Vương-Tu can rằng: « Anh em cũng như tay trái với tay mặt, nay đang tranh dâu với kè khác, lại chặt tay chon mình di rồi nói rằng mình hon, lê nào mà dâng vậy, và lại bô anh em mà chặng gần, vây chờ trong thiên hạ ai mà gần? ày là kè sâm nịnh nó muôn phản lâa cốt nhut, dâng cầu lợi trong một buổi, xin lập tai chờ có nghe. » Đàm giận, nạt Iúi Vương-Tu, rồi sai người dâu mời Viên-Thượng. Thượng thương nghị với Thảm-Phòi; Thảm-Phòi nói: « ày là kè của Quách-Đô, nêu Chúa-công di, ắt bị giàn kè, chi bằng thua thê đánh dâu. » Thượng nghe lời, bèn mang giáp lên ngựa dânb năm muôn binh ra thành. Viên-Đàm thây Viên-Thượng dânb quân dên, biết việc dâi lâu, cũng mang giáp lên ngựa ra đánh. (1) Thượng thây Đàm cả mảng. Đàm cũng mang rắng: « Người thêo cha thác dâng cùp đoát ngôi trước, nay lại dâi mà giết anh sau! » Hai người đánh với nhau một hồi. Viên-Đàm cả thua; Viên-Thượng xông tên dòi pháo, vừa giết Thượng thây Đàm cả mảng. Đàm cũng mang

(1) Đánh với Tào-Tháo thi nhác, còn đánh với anh

ruột minh, sao mạnh dâng dữ vậy? Đáng tức cười.

## Thi phô

1º Cuộc thè đua chen khắp cả ngàn,  
Sau nhai nghĩ phải kiềm tiếm phản;  
Bán buôn cho biết đường quen lè,  
Thầy mày ra làm mới gọi ngoan.

\*\*\*

2º Gọi ngoan phải lựa chước hơn người,  
Chung chạ ngebé buôn há dẽ chơi;  
Đặt lợi chí hòn hòa dạ chúng,  
Vinh hư bài lè bởi nơi trời.

\*\*\*

3º Bởi nơi trời định mày dương quan,  
Sớm tinh xa lo ày kè ngoan;  
Các nước lân xän đua mồi lợi,  
Người khôn phải liệu bán buôn hàng.

\*\*\*

4º Buôn hàng giờ thú cỏ thương xưa,  
Võn một lời mười lâm kè ưa;  
Già trẻ ăn no thân phản ày,  
Lợi nguyên ngắn hén đổi sao vừa.

\*\*\*

5º Sao vừa ăn mặt tháng ngày xài,  
Đổi thủ Đào công bá dẻ sai;  
Tư lợi gǎn lo bẽ tri phú,  
Trăm năm vững đạt nghiệp lâu dài.

\*\*\*

6º Lâu dài sự nghiệp hối lòng ta,  
Xem trước noi sau dây tiếng nhà;  
Những bực cự thương dấu khờ sánh,  
Lụa trang ích hữu hiệp đôi ba.

\*\*\*

7º Hiệp dội ba vòn gǎng công bày,  
Bán sở buôn tần mồi xứng tay;  
Gặp vận cản thèm oán nghiệp cá,  
Nghỉ đều thương cỏ ít ai tày.

\*\*\*

8º Ít ai tày dặng chước thuỷ thần,  
Đương lúc gạo châu có thê thần;  
Già dù trăm xe nơi sở định,  
Âm no hăng nhớ chừ gio cần.

9º Gio cắn sánh với khách tha bang,  
Cách bày non sông cũng trại sang;  
Gắn súc đua chen tranh nèo lợi,  
Bi theo thè ày gọi khôn ngoan.

\*\*\*

10º Ày gọi khôn ngoan, biệt phái chăng,  
Lòng người ngay vạy trước tan rãng;  
Gặp cháu may dặng nhớ lời tục,  
Rộng nèo sanh phượng cuộc ở ăn.

\*\*\*

11º Ở ăn sién khó, mới nên minh,  
Một da chung ló vạy ít tin;  
Mua bán họa may con gấp gò,  
Non sông mở mặt tiếng thêm vinh.

\*\*\*

12º Thêm vinh danh rạng chói lòng trời,  
Nhà dù người no lúc rãnh chơi;  
Vì cung trước toan phượng dây lợi,  
Thành thời cỏi thọ bối cơ trời.

Bên-tre, Huỳnh-ngọc-Nhuận.

## Trách Túy-Kieu.

Lịch sự chi mi hời Túy-Kieu!  
Cũng thương mà cũng trách vải dầu;  
Ví dầu Viễn-Ngoại oan vu nợ,  
Sao chảng Đế-Hoanh gá tiếng kêu?  
Mái tóc chàng Kim đà đáng mây!  
Lương vàng chủ Giám giá bao nhiêu?  
Liêu-Dương ngàn dặm xa chí bây?  
Nò dè Lâm-Tri bướm dập-dều!

Khánh-Giang Sĩ-Tháo, Soạn

## Thu đã văn chung.

Nước trời một sắc tạc khuôn inh,  
Đêm quanh nghe chuông phút động tĩnh.  
Quán bắc ràng-ràng chong bóng thò,  
Thành tây vẫn-vẫn động chảy kinh.  
Xem vắng trăng bạc thương lòng bạn,  
Lòng tiếng khảnh vắng xót phận mình.  
Nhợ đèn phật nhả càng cảm cảnh,  
Canh gà tư tưởng giọng đồng thịnh.

Sài-gòn Điện-Báo-Sở  
Thông-Phán, Nguyễn-văn-Tri, chiêu tác.

## Âu Châu Điện Báo

Paris, 11 Juin 1903 (nhằm 16 tháng năm Annam).

Tại Belgræde, kinh-dô nước Serbie, dinh thắn vò quan dày loạn; vua Alexandre, vò vua là bà Draga, em trai vò vua, em gái vò vua, hai ông quan Đại-thần và vài người lính hộ-vệ, khi hôm nay, bị bắn chết; lập Chánh-Phủ mới, ông Avakomnovitch làm Tề-Tướng, cù ông Karageorgevitch lên ngôi vua. Ngoài thành nhơn dân bình tĩnh.

Paris, 12 juin 1903 (nhằm 17 tháng năm Annam).

Bên Serbie bình tĩnh luon. Quốc-Nghị-Viên nguyên mới bị Chiêu vua Alexandre triết-bài di, bây giờ lại tái định ngày 15 tháng juin này sẽ tôn ông Karageorgevitch tức vị; ông Karageorgevitch hiện bây giờ tại Hushbe. Khi hôm nay mặt táng vua và bà hoàng-hậu. Nội loạn nguyên có bởi vua có ý tính lập em vợ vua lên làm Thái-Tử Đông-Cung cho nên mới sanh ra. Nhứt-trinh các nước Âu-Châu đều nói rằng việc này không sanh dêuchi quan ngại.

Paris, 13 juin 1903 (nhằm 18 tháng năm Annam).

Tờ phúc-trinh của ông Thân-Si Violette bàn chuẩn-hira cho quan Thượng Trouillet phê y các giây giao-kết về việc đặt đường dây-thép biển từ Saigon ra cù-lao Côn-Nôna thẳng tới Pontianak (bên Bornéo) đã ập phát cho các Ngài nơi Hạ-Nghị-Viễn rồi.

Thượng-Dụ phán ra lèn bài, đạo Lục-Y-Binh tại Bắc-Kỳ và Trung-Kỳ.

Thượng-Nghị-Viên chuẩn y luật đăng binh hạng hai năm.

Paris, 15 Juin 1903 (nhằm 21 tháng năm Annam).

Tại kinh-thành Belgræde, Quốc-Nghị-Viên đồng tôn ngài Pierre Karageorgevitch đăng vị Hoàng-Đế

## Chuyện hai ông huyện

(tiếp theo)

Ông Chung-ly-Ngài xem thơ lèi rồi bèn trả lời rằng: việc nàng Nguyệt-Hương quan lớn xù như vậy thì cũng phải, song con gái tôi đã đưa tiếng là dâu quan lớn, chẳng lẽ bây giờ tôi đem gà cho chó khác xin quan lớn nghỉ việc ày lại, tôi chẳng dám vàng.

Ông Cao-tri-huyện thấy thơ lèi mắt cờ ngãy đi ngãy lại mới kiêm dặng một chước liên-viết thơ gửi qua thư rằng: việc đòi vợ, tôi-tưởng là mộ nghĩa, còn bê già con quan lớn đã quyết-lòng, nay tôi xin cưới con quan lớn cho con lớn tôi, còn nàng Nguyệt-Hương tôi xin cưới cho con thứ tôi, 17 tuổi tên là Cao-Thắng. Việc nữ trang chẳng cần chí dù thiêu. Đến ngày đóng cưới một lược. Việc ày quan lớn định lẽ nào, xin cho tôi rõ.

Ông Chung-ly-Ngài thấy thi mắng và khen ông Cao-tri-huyện khéo xù. Vào thuật chuyện với bà Phu-nhon, khiên chia hai cửa nút trang của con mình cho nàng Nguyệt-Hương.

Đến ngày cưới bên trai đêm hai kiệu rước hai nàng. Hai nàng vào từ tạ rồi ra lên kiệu về nhà chồng.

Đêm kia ông Chung-ly-Ngài nấm thay một vò quan lớn áo mảo đứng trước mặt xung là ông Thạch-Bích, khi trước làm huyện tại đây, vì có lửa cháy bao lương, rầu đau mà chết. Nay vì Thượng-dê xét thương, phong làm bốn huyện Thành-hoàng. Nay con gái tôi nhờ có ông cứu giúp, tôi có tậu lên vì Thượng-dê. Vì Thượng-dê xét số ông không con trai, nay ông làm dép ngài ày, cho sanh một trai dẻ nội đồng, cù quan Cao-tri-huyện cũng là người nhơn đức, vì Thượng-dê cũng cho con ông ày sanh nhiều con cái mà dấp đức ày, Nói rồi bèn từ giã ông Chung-ly-Ngài, biến đi mất.

Ông Chung-ly-Ngài giục mình thúc dậy rồ là chiêm bao, mới thuật chuyện với bà Phu-nhon chờ sáng vào miếu Thành-hoàng dắt hương làm lễ. Sau bà Chung Phu-nhon tuổi bốn 40, sanh dặng một người con trai đặt tên là Thiên-Tử.

Còn người Giả-Xương, khi di buôn về chảng thây hai thấy tờ nàng Nguyệt-Hương, hỏi ra mới rõ. Vợ chồng mắng giút nhau; sau nghe nàng Nguyệt-Hương về làm con nuôi ông Chung-ly-Ngài, ông ày lại gả cho con ông Cao-tri-huyện. Người Giả-Xương bèn đem 20 lượng xin chuộc con Dưỡng-Nương về theo nàng Nguyệt-Hương cho có bạn. Nhơn vì vợ chồng Triệu-Nhị thương nhau, nên chẳng muốn phân rẽ nhau, bèn tình nguyện đóng tới ở với nàng Nguyệt-Hương. Người Giả-Xương đem hai vợ



NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này :

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm, là 50 sô giá....	6 \$ 00	Sách Sử ký Nam-việt đóng bìa.....	0 60
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 30	Tục-ngữ Cờ-đèo.....	0 65
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.	0 40	Chuyện dời xưa in lại lần thứ 5....	0 60
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Phong-hóa Điều-hành.....	0 50
Thơ Trần-kim-Hải in lần thứ nhất.	0 25	Tử-Thơ mới có lại.....	1 60
Mà-Thanh mới in lần đầu.....	0 30	Minh-Tâm Btru-giám cuộn nhút nhì	2 00
Bach-viên. Tông-Tử mới một cuộn.	0 30	Conversation Annamite Français Cartonnée....	0 80
Thoại-Khanh Châu-Tuân.....	0 30	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Nhị-dộ-Mái mới cuộn.....	0 30	Vocabulaire Trương-Vịnh-Ký ....	1 20
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10	Miscellannée.....	1 40
Thơ Nam-kỳ.....	0 10	Cours d'Annamite .....	2 50
Phú-kiều.....	0 20	Cours gradué.....	2 50
Tuồng Kim-vân-kiều.....	0 30	Thíkiêu về sự thi hành án lý về việc hình	
Tuồng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
		Bản quắc.....	1 \$ 00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hặt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ày lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM QUÍ MÃO  
(1908)

NGÀY LÂU	THANG SAU		THANG NAM		THANG SAU		THANG NAM	
	LANGSA	NGÀY XANH	NGÀY LÂU	ANNAM	NGÀY XANH	NGÀY LÂU	ANNAM	NGÀY XANH
1	Lundi.....	6	Thứ hai	17	Mercredi.....	22	Thứ tư	
2	Mardi.....	7	Thứ ba	18	Jeudi .....	23	Thứ năm	
3	Mercredi.....	8	Thứ tư	19	Vendredi.....	24	Thứ sáu	
4	Jeudi.....	9	Thứ năm	20	Samedi.....	25	Thứ bảy	
5	Vendredi.....	10	Thứ sáu	21	DIMANCHE.....	26	CHÚA NHỰT.	
6	Samedi.....	11	Thứ bảy	22	Lundi.....	27	Thứ hai	
7	DIMANCHE.....	12	CHÚA NHỰT.	23	Mardi .....	28	Thứ ba	
8	Lundi.....	13	Thứ hai	24	Mercredi.....	29	Thứ tư	Tháng 5 nhuận
9	Mardi.....	14	Thứ ba		Jeudi .....	1	Thứ năm	
10	Mercredi .....	15	Thứ tư	25	Vendredi.....	2	Thứ sáu	
11	Jeudi.....	16	Thứ năm	26	Samedi.....	3	Thứ bảy	
12	Vendredi .....	17	Thứ sáu	27	DIMANCHE .....	4	CHÚA NHỰT	
13	Samedi.....	18	Thứ bảy	28	Lundi .....	5	Thứ hai	
14	DIMANCHE.....	19	CHÚA NHỰT.	29	Mardi .....	6	Thứ ba	
15	Lundi.....	20	Thứ hai	30				
16	Mardi.....	21	Thứ ba					

# NÔNG-CỔ MIN-DÀM



## REEMPLACEMENT DU NUMÉRO 95 QUẢNG VĂN THI TỰ.

Đã lâu nay quý viên có dự cuộc « Thanh ni hối tục » trong đợi coi thơ nhau. Việc tuyềa duyet thi có hơn có thua; ai ai cũng mang giận, thường hay tự phụ, rồi ra chuyện hêt vui chung. Nên bây lâu dù dự; tuy đã lựa chọn rồi, cũng không muôn dem vào Nông-cổ làm chi.

Lúc nay ngoài sǎo diệp di coi Đầu-xảo Bắc-ky, có già nói rằng: thơ của anh em tôi học làm mà chơi, có xin Ông Phó-bản, chủ bút « Đại-nam đồng-văn-nhựt-báo » với Ông An Th... , đều là quan-lâm-việc tại dinh Thông-sử tại Hà-nội xin coi sơ giùm. Hai Ông bảo-tâm có coi và phê sơ lược đó.

Vậy nay tôi xin đem riêng iron một số Nhựt-trình số 95 này có biện-thêm-mày lời phê mà kính cho các quý viên xem-chơi. Trong đó chẳng phải là sắp-phút-nhì gì xin-mieng-chap.

\*\*\*

Các quý viên không có mùa Nông-cổ trọn năm, xin hãy viết thơ để tên họ-làng, tông, tinh-hạt cho rõ ràng và bỏ vào thơ ày 6 con cò 5 (nghĩa là có một cát hai chim mà thôi) mà

gởi đến cho Nông-cổ chủ bút, ở nhà sô 84 đường Lagrandière, thì Bón-quán-phiết-trinh sẽ gởi riêng sô này cho mà coi.

Quảng-văn-thi-cuộc chủ nhơn Càn-tu

## Thanh ni hối tục

Đài gióng đã gởi phản-mong-manh

Lạc lèo ngày xuân nghỉ-chẳng-danh

Cửa phết lờ-deo on bầy kiếp

Khởi-tinh con bạn nợ ba sanh

Đợt dương lờ-dò màu son phản

Lá gió lao xao cái yên anh

Trả nợ phong tình dấu đèn thè

Nhứt thời du ngô cũng siêu thành

Mai-cang Nguyễn-hoài-Cản,

Bắc-thanh so khéo : Toàn-thiên-sao-kh

Một giặc vu sang tinh lại càng,  
Máy xanh đưa mồi nghỉ mà thương,  
Nước dương những ngõ tiêu duyên chướng,  
Bè ái dâu, dè nịch trái oan,  
Thẳng thoát thoi qua vững bạch thở,  
Mập mờ cầu chạy bóng là dương,  
Xưa nay phần đại bao lầm thi,  
Vội vã cho rồi nó sắc nhan.

Diệp-tho-Sơn,  
B. T. S. K. — Toàn thiên từ huot,  
vận diệt ôn, kiết cù dai.

Kè kinh tu niệm mây năm trăng,  
Nghỉ đèn hồng nhan phan chẳng an,  
Cửa phật dở dan dành sớm tách,  
Lòng xuân tráo chắc với riêng toan,  
Một niêm đạo đức càng lơ lảng,  
Trăm mồi tình duyên những buộc ràng,  
Công quâ khuyễn ai gìn giữ trọn.  
Ngò trán nỗi thiếp dã cưu mang,

Lê-mai-Khruu, (Cholon)  
B. T. S. K. — Toàn chương khâ,  
từ luyện, vận ôn, kiết cù khâ.

Mùi đạo riêng tra khiên dạ hiến,  
Tuổi xanh nguyên gởi chôn chúa chiền,  
Chuôi bồ dâu giám còn da xảo,  
Dưa muối sao toàn bồi thiêu niên,  
Gương huệ khó trau lòng trí huệ,  
Mé thuyền dè động dạ thuyền quyên,  
Cửa không muôn gởi cho xong phan,  
Chưa rửa lòng trán khô nỗi yên.

Viễn (Mỹ-Trung Mỹ-tho)  
B. T. S. K. — Toàn thiên sào khâ.

Cửa phật ai ai chẳng muôn thành,  
Nứa dương nghỉ lại tát cùn xanh,  
Lứa tâm đốt dùi chông kè,  
Nước phản dám den bầy khôi tính  
Vóc liêu thả cam dày chín kiếp,  
Hồng hoa buộc chặt nợ ba sanh,  
Sứa sang dạn gái vé theo tục,  
Đức bồn hắng năm vẹn về mình.  
Đảo-vi-Chung, Huân đạo chũ nhо (Tràvinh),  
B. T. S. K. — Toàn thiên sào khâ, nhưng đậm.

Tuổi xanh từng dưa cửa Gi-dà,  
Nay già Như-lai trả gót ra  
Hai chữ từ-bi xin gởi lại,  
Một câu biếu hạnh phải xem qua,  
Biết tu mày kiếp thành Tiên Phật,  
Tua giữ năm hằng thảo me cha,  
Lời bước dã dành mè một thuở,  
Hồi đầu ngõ kiếp lúc chưa già.  
Đinh-văn-Đầu, l'Imprimerie commerciale Saigon  
B. T. S. K. — Sao khâ, vị luyện.

Ai dam cội liều cẩm rứng thuyền,  
Phuồng phat phong tình phúc ngứa nghiên,  
Thân gởi cửa không trang ủ bóng,  
Lòng mơ đồng ngự giờ dưa duyên,  
Phản son nở dè soi gương rạng,  
Tơ tóc thâ cam phì da nguyên,  
Nương chiếc thuyền tình qua biển ái,  
Đạo chơi cho trãi thủ thuyền quyên,  
Nguyễn-minh-Lượng, Hội-dóng (Biên-hòa)  
B. T. S. K. — Toàn thiên sào khâ.

Mây thu khép cửa dưa rứng thuyền,  
Chanh nỗi phong tình lúc ngứa nghiên,  
Vóc liều phuôi rồi cầu thiện quả,  
Má dàp còn nhở nợ trán duyên,  
Đồi người bón dứa trau gương rạng,  
Chờ khách ba sanh phì tất nguyên,  
Bên nước mười hai trống gấp chờ,  
Hường nhan chi dè phản trán chiên.  
Nguyễn-minh-Lượng, Hội-dóng Biên-hòa.  
B. T. S. K. — Nhịt nhì dì hì.

Bày lâu nương náu cửa không khòng,  
Hương lứa ba xuân khó dập nồng,  
Biển khô chưa èm con sóng sắc,  
Bèn mè khôn rửa mè trán hồng,  
Biết tu mày kiếp thời may gấp,  
Thà chọn mười hai bèn nước trong,  
Lần lụa phong quê rèn tiếc gái,  
Ngọc lanh doi giá khách sàng đồng,  
Song-ngư-Khê, đạo nhơn. (Bến-tré)  
B. T. S. K. — Toàn thiên sào khâ,  
duy đệ lực cù vị luyện.

Cửa không rày tinh mây dư niên,  
Nghiệp chướng vì đâu khiên đảo diên,  
Chuôi hội những ràng thân liều yêu,  
Lứa lòng khố tắc sự trán duyên,  
Tóc tơ dâu lè nhở ơn phật,  
Son phản còn riêng chúc dạ nguyên,  
Căn kiếp ba sanh dấu dặng toại,  
Hồng nhan chi dã nǚudom màu thiền.

Y-sanh Nguyễn-văn-Phong, (Cholon)  
B. T. S. K. — Toàn thiên sào khâ  
kiết cù khiêm tiếp.

Cửa Bụt gởi minh lúu thiêu niên,  
Phản bô cũng tưởng dứt trán duyên,  
Ai dè non Thủ xa đường tục,  
Thì dã ngày xuân lạc cửa thiên,  
Nghiệp chướng muôn xong pháo dọa lạc,  
Tử bi hẹn nỗi khách thuyền quyên,  
Thời thà giả Bụt vể nương thê,  
Tinh hiều ghi lòng phú tự nhiên,  
Nguyễn-du-Hoài, Lettre Tribunal de Bénaré.  
B. T. S. K. — Toàn thiên hữu khí, nhưng từ vị luyện.

Phong tình ngợ ngàn mồi cẩn duyên,  
Nén phai lui chon giả cửa thiên,  
Son phản trời qua thuyền bắc nhâ,  
Nâu sống đổi lại lót thuyền quyên,  
Chứng minh có phật đà cam lối,  
Công quâ xin tăng bầy chiệu phiến,  
Cái nợ phong trán còn bạn hiếu,  
Có ngày trả được mới xong yên.

Trần-thừa-Đức,  
Thầy thuốc ở làng Long-châu (Vĩnh-long)  
B. T. S. K. — Sào khâ.

Tinh ái chưa xong cái nợ tráo,  
Cửa thiên tu niệm hò cho thân,  
Soi gương tri huệ không rời tục,  
Đoa kiếp hồng nhan phải có lán,  
Công quâ đổi mài áu khô nỗi,  
Trăng hoa mờ tướng với thêm phản,  
Chẳng duyên nhà phật thời dành vây.  
Bước trói giây oan ngán qui tiễn.

Tri-huyện Lê-thường-Huân, (Nam-vang)  
B. T. S. K. — Sao khâ, vị luyện.

Trưa sớm rứng thiêu sạch bụi trán,  
Còn deo má phai tuổi cho thân,  
Tiếng kinh dã lập hồn huê nguyệt,  
Đất diệp khôn vui bếp lửa xuân;  
Bộ ngòi tinh chung non mò vỏ,  
Lò láng phuộc nặng cửa từ vân,  
Đá vàng dầu gấp người tri kỷ,  
Mồ phật hồng nhan nặng ái ân.

Nguyễn-tuân-Kê, (Bảntrê)  
B. T. S. K. — Kiết cù sào khâ, kỳ dư vị dài.

Lòng xuân riêng chạnh chạnh riêng hoài,  
Giả Phật từ đây quyết một hai;  
Mắt ngọc xa trông miêu cực lạc,  
Má hồng mong trả nợ trán ai,  
Nâu sống thận với trang bồ liễu,  
Son phản thà cùng bạn trước mai,  
Chẳng trọng công phu cam chịu vây,  
Thuyền tình biển ái mặc đồng dài.

Trần-vinh-Thanh, Commis de Trésorerie Saigon  
B. T. S. K. — Trang sào khâ.

Bồ áo ca-sa bạn nhiều nhỏ,  
Trán duyên chưa dứt mồi to vỏ,  
Bèn mè nở rữa màu son phản,  
Non lụa khôn che phản liễu bồ,  
Bứa bứa riêng lo cầu biếu hưu,  
Đêm đêm biển tụng chử nam vò,  
Trao đổi mài tóc lảng nỗi lai,  
Tông ngọc trường khanh chật trường tò.

Dinh, Professeur de caractères Chinois, (Bảntrê)  
B. T. S. K. — Luận cù xão.

Đã nèo minh xuân chịu cửa khòng,  
Vô duyên nên khiên muôn tiêm chòng,  
Tường là vóc liêu còn công quâ,  
Uồng bầy tòe sen hè đợi trống,  
Thiều ngai vườn xưa dương nẩy lá,  
Đại dè lôi cù tới khoe bông,  
Nhùm nhâ dâ bịch màu trán thê,  
Khuyên với nhân tình chờ thời lòng.

Dặt dân Nguyễn-văn-Kiều, An-trưởng Tra-vinh.  
B. T. S. K. — Vận xão vị hài.

Đào huê thô thô thuở còn dâng,  
Mô phật di tu lại lày chóng,  
Đồi chū qui y nương cõi phật,  
Đam phông trăng giò hẹn non sông,  
Di dà mây quyến rày thời tụng,  
Cang lè một trường mảng luồng trông,  
Cái nợ phông trán cõi vẫn vít,  
Họa là hối tục dường thân xong.

Hậu học: Nguyễn-ngọc-Lầu (Bảo-lộc)  
B. T. S. K. — Hậu bản thiên sáo khâ, nhưng vi luyện

Xuân cõi vươn vân nợ trán duyên,  
Gót ngọc nén uay lành cửa thiền,  
Biển khô mơ màng hồn diệp, vẫn,  
Non vu thấp thoáng bóng hằng xiên,  
Bôn mùa nở đê hoa đeo lạnh,  
Năm giải đành cam phận lối nguyên,  
Mô phật lòng không khi phép phật,  
Cực vi chưa sạch cái tiền khiên,

Trần-nguyễn-Lương, Mỹ-tho,  
B. T. S. K. — Luận cù dì hơ sáo khâ.

Nợ tình xui dục khách từ bi,  
Cái sóng khuynh thành có là gì,  
Mây liều hò soi dài Nguyệt cành,  
Gót sen đành phú chū Vu-qui,  
Nau sống nở ép người bắn tuyệt,  
Khăn tráp cho cam phận nữ chí,  
Miếng trọn tam tùng là trọn đạo,  
Mai chuồng tôi trồng nứa mà chi.

Dinh, Instituteur à l'Ecole de Baria,  
B. T. S. K. — Luận cù dì hơ sáo khâ.

Mái tóc qui y lối tết nguyên,  
Chúc vi chưa dứt nợ trán duyên,  
Muỗi đưa lạc lõi năm diều dạy.  
Non nước nặng nẽ một tâm riêng,  
Sóng sắt lao náo gương trí huệ,  
Tờ lòng bận biệu khênh thuyền quyến,  
Mảnh hương ngui ngút ba sảnh nguyên,  
Niệm chữ lung phu giả cửa thiền.

Nguyễn-ngọc-Huy, Secrétaire Mỹ-tho,  
B. T. S. K. — Hậu bản thiên sáo khâ.

Dám trách ni cõi phụ cửa không,  
Nợ tân duyên tân gờ chưa xong,  
Liêu phông sớm vẫn ngâm kinh sách,  
Ông bướm nay dà mèn nhị bông,  
Một kiếp dè phen cùng ngọc-nữ,  
Ba sảnh há sánh với kim-dồng,  
Ca-sa đổi lèy nghè-thường đẹp,  
Đồi lèy càng xué mành má bồng,

Hiên-lương-hiệu (Hà-tiên)

B. T. S. K. — Phá thừa sáo khâ.

Mây xanh khó vẹn chữ qui y,  
Lại tục nam mô phật chứng tri,  
Huệ mặt từ bi gương mặt rạng,  
Lửa tình ẩn ái khôi tình si,  
Tương chao cam phụ mùi tư vị,  
Son phàn tha hổ tiềng tri phì,  
Khuyên với đoàn sau lòng mõ đạo,  
Tu hành cũng có lúc quyến nghỉ.

Châu-văn-Vì, tư thực nho giáo (Gò-công).

B. T. S. K. — Đệ ngũ lục cù sáo khâ.

Liêu bó nương dựa chôn am vẫn,  
Liệu diệu về đâu trở lại trán,  
Sầm hối on thây dà dỗi kiếp,  
Cang thường phân gai phải lo âu,  
Bó đẽ mây quâ đành xa cách,  
Bác nhâ đây thuyền những ái ái,  
Sui độ chúc đèn công cúc dục,  
mười hai bên nước sẽ toàn gần,

Thùy, leitré Vinh-long,

B. T. S. K. — Phá thừa sáo khâ.

Phản son dâu dè thẹn hương trời,  
Trăm tuổi bà đâm gởi có nơi,  
Rừng tía lạnh lùng xuân đóng cửa,  
Vườn hồng đồng đành nguyệt buồn khơi,  
Ío cơm mong trà on dùm bọc,  
Chuồn mỏ bao dành phận thành thơi,  
Mô phật dâu ai yèn cõi phật,  
Tách minh tây độ gầm voi voi,

Nhơn ái đường (Mỹ-tho),

B. T. S. K. — Đệ ngũ cù khâ, nhưng phim.

Minh dấu nên phật chẳng còn mong,  
Bời nợ phong lưu trả chưa xong,  
Chỉ phản chiêu tra câu dục dục  
Liêu bó thẹn đứng cửa không không,  
Mành gương từ huệ ngo tròng bạc,  
Chúc bụi trán ai vầy má hồng,  
gởi lại ít lời thăm mây vải,  
Thương khi đưa muỗi xót xa lòng.

Đào-vi-Chung, Huân dạo chữ nho (Trà-Vinh)

B. T. S. K. — Đệ tứ bát cù khâ.

Đã cháng công phu việc ở chùa,  
Tự rày xin già muỗi cung dưa,  
Màu thiên tuy nhuộm đầu chưa bạc,  
Vị thế chung chen dạ rất ưa.  
Cầu kè nham mõ vui, mõi thuỷ,  
Chiêu thuyền Tây-tử dạo tư mùa,  
Người đời nem dù mõi chay mặng,  
Đạo phật sao băng thủ đạo nhu.  
Đinh-văn-Đầu, à l'Imprimerie commerciale (Saigon)

B. T. S. K. — Kiết cù khâ, nhưng vị xát đê.

Nương cửa bó-dẽ luồng mây đồng,  
Nào hay hối tục dời nâu-sóng,  
Chày kinh mõ cá hêm duyên đặc,  
Hộ phan dài gương đượm má hồng,  
Phật kinh cầu kinh ngo ngàn giọng,  
Vu san giác diệp dâm say lòng,  
Nghĩ thân bô liều dà thèn túi,  
Chắt-ngát tòa sen dã hèt trống,

Sí-Tháo, Nguyễn-trung-Tín Sái-phủ thông-sự,

B. T. S. K. — Kiết cù sáo khâ.

Thuyền quyến dưa muỗi nghỉ má thương,  
Lâm lò rày toan lai cõi hương,  
Hai chữ qui-y lồng băng-lồng,  
Một câu xuất già dạ ló lường,  
Am thanh má phản không ràng buột,  
Gót dò tơ hồng lai vẫn vươn,  
Biển ái thân bô khôn dè lắp,  
Đường xa khô nỗi đèn tây-phương.

Trần-vinh-Thanh, Trésor (Saigon)

B. T. S. K. — Kiết cù sáo khâ.

Tu hành nghĩ tiếc phản phản hồng-nhan,  
Nhớ tới trán duyên bước vội vàng,  
Khó chồng thuyền quyền qua giác hải,  
Kiếp dời gót ngoc lai phảm giang,  
Sắc không hét tường niềm kính kệ,  
Son phản còn tươi nét diêm trang,  
Mô phật sắp lưng từ cửa phật,  
Choi xuân kèo uồng cái xuân tàn.

Đào-văn-Hồ,

Instituteur à l'école cantonale de Cầu-nga (Trà-vinh)

B. T. S. K. — Kiết cù khâ.

Công phu chỉ nứa uồng hồng-nhan,  
Gót ngoc thà xạ chôn phật đường,  
Lửa dục khó dam cam lò rươi,  
Vườn hoa e nỗi chùa xuân tàn,  
Quên noi hằng thi lồng iờ láo,  
Say giấc vu sang nết diệu dâng,  
Trong sô đoạn trường chưa thoát khỏi,  
Vì ma giấc lôi qui dam dâng.

Giàu, Instituteur, Mỹ-tho,

B. T. S. K. — Kiết cù khâ.

Trái hoan chưa dứt kip trán gi,  
Sợi tóc thanh xuân đã mọc dài,  
Lơ láo cửa thiền ngo nón săn,  
Bàng khuân đường thê chổi hài gai,  
Màu sống chẳng đẹp thân bô liều;  
Lá thăm lâm dê vịnh biếu mai,  
Hai chữ từ bi xuôi gởi lại,  
Mùi đời trái nem thử chưa cây.

Nguyễn-hữu-Đức,

Sous chef cantou de Bảo-lộc (Bến-trẹ)

B. T. S. K. — Kiết cù khâ.

Công phu chira trú ẩn tiết cho xuân,  
Nghĩ vội cõi vươn chúc nợ trán,  
Bui đóng hang mai kinh sách mộc,  
Trảng soi bóng liều què lang ngắn,  
Bướm ong rày dà dem tin nhẫn,  
Chuồng trống nay dà lắp tiếng ngắn,  
Chênh nỗi cửa không nhan khói lạnh,  
Thiệp vi chưa khói kiếp trám luân.

Nguyễn-phương-Chánh, Secrétaire à Hatien.

B. T. S. K. — Kiết cù sáo khâ.

## NÔNG CỔ MÌN ĐÀM

Vừa hiểu cung đường tung nhảy nhẹ,  
Lòng xuân phuối động phật không kẽm,  
Đậu tương phú có tay thấy bạn,  
Sơn phân thả theo dầu chí em,  
Đài kính thử soi bình mới lột,  
Màu thiên tuy dục tiếng còn lem,  
Mày ai biết dặng không là sặc,  
Biết sặc là không thầy chờ thêm.

Trần-phát-Am. Chùa họ Văn Thánh, miếu  
tại làng Long-Hồ (Vĩnh-long)

B. T. S. K. — *Bắt nồng hạ bút.*

Quản-văn-cửu nhọn: Xin coi Nông-cổ số 27 về chuyện  
quí thần của Nguyễn-dư-Hoài.

Cái nợ hóng nhan trả chửa thanh,  
Rừng thiến lui gót lại láu xanh,  
Cầu kính kê tường lời hoa nguyệt,  
Tiếng mồ chuông ngờ động yên anh,  
Chẳng lầy má dào khoe diệu tướng,  
Thà đem tay ngọc gởi chung tình,  
Lụa tu mây kiếp cho nên phật,  
Hồn đèn Non vu tường đã thành.

Trần-quắc-Sắc, à (Mỹ-tho).

B. T. S. K. — *Hồi tục phi vi kỵ.*

Giả thấy già vải già ca sa,  
Má phản chưa quen sánh tuổi già,  
Lời đạo thà cam chiêm biến khở,  
Đương thi chí đẻ kín mùi hoa,  
Lứa lòng tro dạo hùng khôn dập,  
Nước phật nguồn ơn mặng khó pha,  
Tinh chử cang thường mà tường đèn,  
Cửa không ai cầm lúc vào ra.

Trần-quán-Quán. Hương lê (Vĩnh-long).

B. T. S. K. — *Nhất nhì bát cù khà.*

Aó xanh chưa sạch kiếp mày xanh,  
Hồi tục thanh ni dẻ mảnh manh,  
Đành giáp mày mưa êm mỏ cá,  
Đài gương sơn phân lặng chày kính,  
Đượm màu huệ nguyệt phai màu dạo,  
Tháo chuỗi từ bi buộc chữ tình,  
Bờ sô hồng nhan còn lấm lòi,  
Sắc không không sắc mày si dành.

Trịnh-hoài-Nghia. Professeur de caractères  
chinois (Saigon).

B. T. S. K. — *Hậu bán thiên tử huot.*

Mày năm nương nâu chằn thanh nhàn,  
Hồi tục lòng nào nở dứt ngàn,  
Trai dài chưa tròn công má phản,  
Nhơn duyên rọi kêt nợ hóng nban,  
Xa trong Thủ-lãnh dâng ngoan ngàn,  
Đoái lại Hương-quan bước lở làng,  
Bồi tâm nâu-sóng thay tiêm tiá,  
Trãi đời mặng lạc mặc tình tan.

Tân, Instituteur à l'école de (Travinh)  
B. T. S. K. — *Y đạt, từ vị luyện.*

Voi trọng. Nền Thủ nèo voi qua,  
Bận biếu thẩm toan việc cửa nhà,  
Biển ái chiếc tình xuôi bắc nhả,  
Sâu đào bông bướm voi ta bà,  
Liêu như Khô bài gương còn trẻ,  
Sợ nỗi Linh-sang phuộc chẳng già,  
Mặng lạc muối đời từng nem trái,  
Đầu cho tiên tục cũng lòng ta.

Nguyễn-dư-Tuần. Hội đồng thẩm án Travinh  
B. T. S. K. — *Điền vị xát từ vị luyện*

Dã vóc dão to dựa cửa thiền,  
Hay đâu chưa khôi nợ trâm duyên,  
Mày xanh ngở dặng soi gương huệ,  
Buội dỗ nào dè vẫn gót liên,  
Chuồn mồ xira phai niêm bồi diệp,  
Phản son rày đổi dạn thiền quyền,  
Đoái xem nhà Phạm lòng thêm hổ,  
Dot nước nhánh dương chửa trọn nguyên.

Việc. — Mỹ-tho.

B. T. S. K. — *Vị xát.*

Lòng xuân khéo dục gái nâu sống,  
Vé tục đành xa cảnh sắc không,  
Liêu yêu bầy lâu nương cửa bụi,  
Đào thør từ dãy lại vườn hống,  
Bồ am dã thận duyên kẽ phung,  
Dường tóc còn mộng phản cõi rồng,  
Khuyên thê mực cười tiên phái dạo,  
Phương tây khó dẽ tam giường đồng.

Trần-phong-Sắc,  
Thầy giáo chữ nhu trường (Tânan)  
B. T. S. K. — *Vị thuần*

## NÔNG CỔ MÌN ĐÀM

Lở bước yên ba tối cửa thiền,  
Xuân tình vội đục chịu sao yên,  
Bác cơm công quã dành trao lại,  
Mở áo sô sa quyết bận liên,  
Rõ mặt tu trì gương mặt lầm,  
Dẫn lòng trai niệm châ và viễn,  
Trè thơ dâu biết đường tây vức,  
Trưởng phát thâ theo dần tác thiền.

Nguyễn-cang-Duy (Vĩnh-long)  
B. T. S. K. — *Vị thuần.*

Hồng nhan chưa trót kiếp tu hành,  
Vé tục hôm nay bụng đã đánh,  
Lánh chôn từ bi an dạ ngọc,  
Đạo miên trăng giờ thỏa mày xanh,  
Nâu sống chẳng bận trang bô liều,  
Sơn phân mặc dầu bạn én anh,  
Phận bạc thâ cam xa cửa phật,  
Thuyền tình dưa rước cung liều khoanh.

Lê-xuân-Thới. Secrétaire du bureau des imprimés des Douanes et Régies (Saigon)

B. T. S. K. — *Vị thuần.*

Cửa thuyền nương dựa cung dày công,  
Cắt cõi ai xuôi bước buội hống,  
Cõi trước thẩm mắng nén chí nguyện,  
Vường huê đầu khien mông lòng trông,  
Đã từng giày cõi noi am trước,  
Phúc bồ áo già dẽ viện trong,  
Gắm đạo như lai màu dẽ iợi,  
So bê cang lè tình thì xong,

Thầy Chính (Tân-thanh-trung-Bảo-lộc).

B. T. S. K. — *Vị luyện.*

Buội hóng lầu bẩn gót kiêm liên,  
Dục dã lòng quẽ tách cửa thiền,  
Khéo lược giờ xuân bướm bắc nhã,  
Còn mơ giá hân ngọc Lam-diển,  
Mảnh hương lở dở ba sanh nguyện,  
Hồn bướm dại dờ nứa gỏi tiá,  
Vường vân tình to tay nguyệt lão,  
Nhèn mai ba bảy cũng là duyên.

Nguyễn-dặng-Cao (Mỹ-tho)  
B. T. S. K. — *Vị luyện.*

Vóc liễu hòm mai dựa cửa không,  
Nợ trán lầu quần trả chửa xong,  
Mây xanh cầu kẽ vừa quen miệng,  
Chí dỗ giây duyên khéo vân lòng,  
Biển khô khôn dưa người má phản,  
Đồng cầu dàn lõi thâ là thơ hóng,  
Cửa thuyền xin gửi lòng từ Hué,  
Cõi tục tuồng phâ thư Đức trong,  
Huỳnh-như-Hoanh Làng-Bình-lành (Bảo-lộc)

B. T. S. K. — *Huot.*

Bên nước mướt hai sông ngứa nghiền,  
Liêu công trai dài lúc thanh niên,  
Động chuông kbô mồ en thân phản,  
Đờ tráp nưng khấn thuận trái duyên,  
Thi phát muỗi dưa dâu phật tử,  
Họa my son phản bạn thân tiên,  
Vi dâu chẳng dặng tòa sen ngự,  
Biển ái buông khơi cung phỉ nguyên.

Tổng-dộc-Thợ (Cái-bè) Mỹ-tho.

B. T. S. K. — *Khiêm kieu*

Bày lầu cửa phật mảng lán hứa,  
Khô nỗi cảm lòng chịu muỗi dưa,  
Đã đổi nu sùng làm tiêm dỗ,  
Cung liều son phản với mây mưa,  
Tóc dài hảy nhớ đường tơ ch,  
Áo chét Phòng quên tiếng kẽ xua,  
Bà tết bảy giờ ra phụ tắc,  
Xuân tình thêm nỗi động dòng đưa.  
Đặt dân Nguyễn-viên-Kieu. An-trường Travinh.

B. S. T. K. — *Vị luyện.*

Tu tri lở dỗ vây cõi ôi,  
Nứa kiếp công phu lại tính thời,  
Đánh phản nhầm giá còn thẳng lầm,  
Soi gương thây lõi: dã dài rồi,  
Não nê bứa nụ tượng vài muồng,  
Hồng hèo ngày nay thịt mót nói,  
Cực dã thú nào theo thú này,  
Gắm bế nem chả khoái hơn xôi,  
Đặt dân Nguyễn-viên-Kieu An-trường Travinh

B. T. S. K. — *Vị luyện.*

Mặt ngọc dâu ua mặt vách tường,  
Ngã lòng Cổ-vài lại quê hương,  
Mày cầu kính kệ mùi chưa thăm,  
Hai chữ cang thường mồi khiên vương,  
Son phấn nào cam dựa muỗi lầm,  
Mồ chuông chi bằng sắc cầm trương,  
Nay xa phạt dạo gân nhon dạo,  
Nghành lại còn thương gái Lạc-dương.

Lê-văn-Đất à Mỹ-tho:  
B. T. S. K. Vị tuyến

Chỉ nứa luối vé chôn cửa xuân,  
Ôm tiêu cắp mồ lầm bẩn thân.  
Nén hương tè-dộ tay dựa lại,  
Mặt cõi phiến-hoa gót bước lán,  
Hai chữ nam-nô từ già phật,  
Một niêm khoái-huột thỏa theo trán,  
Phản son từ dày dầu trang điểm,  
May dặng ngọc đường gởi tầm thân.  
Lê-bảo-Học, hội-dồng thảm án giông-luồng Bentre.  
B. T. S. K. Toàn thiển vị tuyến.

Quí y hồi thuở nhỏ chanh ranh,  
Trọng dẻ phòng không, nghĩ chẳng đánh,  
Bé túi nương theo thuyền bắc nhẽ,  
Lớn khôn về muôn cửa trâm anh,  
Nàng Kiều đáo dẻ còn ra thè,  
Chị Võ di tu trở lại thành,  
Hai à hồi còn danh chói nước  
Giỏi người chó kiệp buổi xuân xanh.  
Trần-ngọc-Thơ hương-lè (Thù-dầu-một).  
B. T. S. K. vị ám.

Cửa thuyền nhiều lúc gân công phu,  
Ngán ngẩm mày xanh khổ nỗi tu,  
Trước mặt bụi trán còn lấm nỗi,  
Trên bàn đèn phạt hồi gân lu,  
Mày cầu kính kệ dầu buồng lồng.  
Một gánh cang thường giữ chất khu,  
Cái cõi tây phuông qua chẳng thấu,  
Mặt tinh thông thả gió trăng thu.

Thói secrétaire du bureau des  
Imprimés des Duanes et Régies (Saigon).

Bắc-thành sơ khảo: vị ám.

Xuân xanh ai khôi vườn tơ hồng,  
Vóc liêu vé trán lánchez cửa không,  
Tuổi bé khó theo giờ ngủ, giải,  
Cửa quê dành lại học tam túng,  
Bồ am cổ vược trùm liêu bắc,  
Nương thè dào thơ hương gió đông,  
Phật pháp nở hoài công quả gái,  
Chẳng ngồi lưng hạt cũng lưng róng.

Trần-dặng-Huy; Saigon.  
Bắc-thành sơ khảo: đam.

Đã vào am-tự-niệm không không,  
Cực nỗi hoa tươi quên bướm ong,  
Nước phản dẻ phải ngoài nét mặt,  
Lửa tình khôn dập ở ven lòng,  
Màu thoán tưởng nhuộm thân cho rảnh,  
Nết tục dầu gảy phản chưa xong,  
Ngò cây phạm dài che vóc liêu,  
Gió nài mưa ép há không không.

Bồn quán chủ nhơn Nông-cổ minh-dám.  
Bắc-thành sơ khảo: đam.

Cửa không mòn mồi khách Hằng-nga,  
Tử giả am mây trồ gót ra,  
Rừng lía không ngăn con bướm chán,  
Vườn dâu càng nực tiếng sanh ca,  
Đã dành gương huệ lu đường thùy,  
Bao quản bụi hồng dợt nét hoa,  
Niệm phật mây ai cho dặng phật,  
Ngàn vàng khô chuộc cái xuân qua.

Lặng-Vân (Mỹ-tho) B. T. S. K. đam (lạc lèo).

Kết kinh biến trè-trót cảnh tản,  
Tác trè màu thuyền hóa dở dang,  
Cửa phật đảo đảo dành sớm rách,  
Lòng xuân tráo chác vội riêng toan,  
Một miên đạo đức còn lờ lảng,  
Trầm mồi tinh duyên lầm buộc ràng,  
Công quả nay mai dầu tròn kiếp,  
Thiệt thời nỗi gái phản bóng nhan.

Lê-thường-Tồn, (Nam-Vang).  
B. T. S. K. đam (lạc lèo)

Mô phật lòng mong thoát tục duyên,  
Bạn vì tơ liêu rót tình riêng,  
Trộm soi gương huệ yêu màu phan,  
Cam lõi niêm qui giả cửa thuyền,  
Công quả chưa rồi phân nghiệp chướng,  
Nợ trán dầu vườn dạ thuyền quyên,  
Thôi thời kiếp khác dến bối lại,  
Non Tựu ai vé nhẫn bạch chiên,  
Nguyễn-văn-Dương, nho giáo (Sadéc).  
B. T. S. K. đam.

Cởi thánh phàm xui bước lờ lăng,  
Lụy vì tơ dượm mảnh hồng nhan,  
Rừng thoán nương bóng thơ nhành liêu,  
Bụi thè bắng chùng biệt cửa tang,  
Chèo lái đồng đưa dòng khéo hải,  
Mây mưa êm ái giặc vu sang,  
Ngoài dấu nhǎn mây bà nì ày,  
Sân sước xin lèo chôn niếc bón.

Giáo-tập Trần-văn-Nhuận, (Sa-dec).  
B. T. S. K. đam.

Hồng nhan lờ bước dựa rừng thiền,  
Nương náu rồi toan kiêm bạn biền,  
Cửa phật biến soi gương trí huệ,  
Trưởng loan cồn dăm nợ trán duyên,  
Bồ đề lán chuỗi náo yên phan.  
Cầm sắc êm dây mới phì nguyên,  
Cái dạo cang thường còn lầm nỗi,  
Chạy ròng ai nở ép thuyền quyên.  
Dinh-thiệu-Quang, (Gia-dịnh) B. T. S. K. đam.

Ngò tu thành phật há thông duyên,  
Tuổi trè sa mòn mồi sức chuyên  
Mày liêu từ bi lớn dạ mợ,  
Má đào cửa khò mòn lồng nguyên,  
Hồng nhan rày hèt say mùi thích,  
Quê sắc nay thôi dầm đạo thiền,  
Ngù giải tam y xin trả lại,  
Từ dây già phật già chưa chiên.  
Nguyễn-thanh-Mai Lái-thiệu y sanh, (Gia-dịnh).  
B. T. S. K. — phim (rộng trời xa).

Tóc mây dà dể dắt tràm hoa,  
Tử giả không mòn sắc chữa già,  
Minh ngọc thà dam nhà ngọc gởi,  
Đao vàng chi cắt đá vàng ra,  
Đua thoi nhứt nguyệt quên thanh tịnh,  
Thày máy ám dương muôn hiệp hòa,  
Trời kè am lòng gìn ngù giải,  
Ba theo ta giữ vững giêng ba.  
Trần-khai-Sơ kinh lịch (Mỹ-tho) B. T. S. K. phim.

Đắm chiêm chưa khôi nợ trán duyên,  
Pháp phật qui y khó phì nguyên,  
Yêu dầu trăng hoa cơn cực lạc,  
Nhàm cầu kính kệ lúc tham thuyền,  
Hương đèn việc cù ngày ngoi ngàn,  
Son phấn nghệ riêng dạ đảo diễn,  
Tách cửa từ bì cam lõi dạo,  
Lâu xanh theo đời bạn cao niên.  
Tri-huyện Lê-thường-Huân, (Nam-Vang).

B. T. S. K. phim. — (rộng trời xa)

Tương cà khò hạnh vòn chưa từng,  
Sợ nỗi xuân tàn phải tiết xuân,  
Cửa bụt chưa trây màu tịnh thùy,  
Non vu còn bận bóng hàng ván,  
Vườn kỳ núi tựu nghe còn cách,  
Biển ái nguồn ăn nghỉ rất gần,  
Tuy chẳng đứt chừng chối nghiệp chướng,  
Song chẳng nên phật cũng nên thân.  
Nguyễn-tông-Tộ Thầy giáo ở làng Long-hồ  
(Vĩnh-long) B. T. S. K. phim.

Cũng là dù sạch cái lién khiên,  
Há dè lòng xuân đóng cửa thiền,  
Gương huệ biến soi giá bạch ngọc,  
Bụi trán dàn nhiệm góit Kim-lien,  
Nghe xe động nhớ ba sanh mộng,  
Đại giá thêm nóng một chữ duyên,  
Bành tựu nhành mai còn có hạt,  
Nở dành để lạnh khách thuyền quyên.  
Nguyễn-duy-Tâm, (Mỹ-tho) B. T. S. K. phim.

Tưởng rango tượng chao dồi xát phàm,  
Tâm lòng nai nứ chịu sao kham,  
Nén hương tè dộ vừa quen khói,  
Mành áo qui y nở nhung chàm,  
Đài kính mội mai chờn vội dọc;  
Cửa thoát muôn kíp áu còn gián,  
Vân sinh dã nguyên từ thơ bế,  
Uống bầy công phu bồ chẳng làm.  
Nguyễn-công-Duy hương giáo ở làng Long-châu, Vĩnh-long

B. T. S. K. — Vị xuất đê ý.

Cửa không nguyên gởi cái hồng nhan,  
Nửa sat vì ai đỗ đá vàng,  
Má phàn tha cam chưởng gió buỗi,  
Mày xanh khó nỗi bồ rừng thòn,  
Công phu cũng muôn siêu duyên chưởng,  
Lở đở thân còn nặng trái hoan,  
Đã thè thi thoái dàn chi thè,  
Vui miếng uấn tục cũng là nhàn.  
Nguyễn-Thai, Tri-Phù à Bén-tré.

B. T. S. K. — Xuất ván.

Dè, nào ruộng lát dầu mìn voi,  
Về lục vi to sớm trở mồi,  
Mặt liêu bêt trông bể phật rước,  
Vóc bồ cam dựa gốc thung cõi,  
Vải thay chung chia e cõi nỗi,  
Ngay thảo xua nay tiếng hời roi,  
Chẳng nại gót sen dây giò buỗi.  
Khỏi lo lố-dinh dánh và thoii.  
Đào-vi-Chung-thay giáo-chữ nhu tại Trà-vinch.

B. T. S. K. — Vận vị ôn.

Thiện duyên náo bằng chữ lương duyên,  
Nay vải dàn xe lánh cửa thiền,  
Cạo tóc khó lâm dầu phật tữ,  
Vẽ mày cam elieu khách hùng yên,  
Tử bi hai chữ dấu xao lăng,  
Sung sướng một đời phải gần chuyên,  
Khắp trái nhiều muối cho dù ném,  
Ấy là thần nữ ấy là tiên.

Hội đồng Mô (Cái-bè) Mỹ-tho.

B. T. S. K. — Điều vị ôn.

Mô-phat chưa rời nợ yên anh,  
Am mây từ già lại lâu xanh;  
Nước cam rưới xuống khôn tàng dục,  
Sóng sắc nhói lên đê dầm tình,  
Chín phảm huê cười thương phận mỏng,  
Tâm nghê khách quên nực duon lành,  
Thôi chay ngã măng vui trăng gió,  
Thay sưa niêu sâm đồi tiêm thanh.

Huỳnh-văn-Đắc Demeurant 97, Quai Hội-hiép.  
(4 quatier) (Chợ-lớn ville).

B. T. S. K. — Vị nhận đê.

Nước đức kỳ mài phàn chưa phai,  
Xuân tình vội dục bước ra ngoài,  
Vườn kỳ nhung ngòi tơ lòng dứt,  
Biển ái nỗi hay mồi nợ dài,  
Minh ngọc chen vào miếng hòn-thủy,  
Gót sen nhẹ lánh cõi thiên-thại,  
Vu sang tình lại mơ màng dắt,  
Hội ngộ duyên nay biết có ai.

Tông-hữu-Định phó-tòng Vĩnh-long.

B. T. S. K. — Điều vị hài.

Gươm khôn khô dứt mảnh tơ hồng,  
Nhẹ gót sen vàng thoát cửa khôn,  
Nước đức chưa phai màu pi lân dại,  
Nợ trán còn vướng khách quê phong,  
Tương đưa cũng uồng người mồi đỗ,  
Chẳng gởi cho cam phận má họng;  
Tóc bạc đầu ai tròn ngũ giải,  
Thân nay miếng trọn đạo tam túng.

Bárja tỉnh, Phước-lê-Thôn Học-sanh Linh-tường-Lân.

B. T. S. K. — Vận vị ôn.

Màu thoát quả khô liết thân ôi,  
Phản vải kè kính dạ quyết thối,  
Sura sắt mèn xuân chưa gấp mồi,  
Già đau chờ tóc dã dài rồi,  
Chả thèm mặt sãi dàntheo tục,  
Nèm trái mùi chay nâu khác nỗi,  
Chuỗi thiện trao huyền ra đất hòn,  
Nương người quán tú sữ kính xôi.

Đặng-lê-Nghi, Saigon.

B. T. S. K. — Điều vị thanh.

Cửa thuyền lở đở khiên thân ôi!  
Bán cài trán duyên thiệp phài thoi,  
Má phàn từ bi nương khó dặng,  
Mày xanh tình hiếu gõ chưa rời,  
Tương rau nèm lâm càng ngo dừa,  
Chả gỏi thèm lâu đê động nỗi,  
Phật cũng dụng lòng ai dụng thịt,  
Đạo nhà tu trọn nèp như xôi.

Hà-dặng-Đảng, (Bén-tre).

B. T. S. K. — Tục vị thanh.

(Ti.Ưong thương cảm hạ hạ thủ)  
Oan ương nứa phật nứa phàm giang,  
Chợt tưởng niêm tây vải lở làng,  
Trước tình thuyền quyến qua biển khơi,  
Rày toan lột cáo bồ rừng thuyền,  
Lâm le non Thôn dà si thâu,  
Sân sóc ngày xuân biểu thiệp khoan,  
Công quâ bầy lâu công quâ báo,  
Bồ đê đức chuỗi liêng cồn mang,  
Hà-dặng-Đảng, professeur de caractères chinois à Ben-tré.

B. T. S. K. — Vị ký.

Mày xanh má đỗ dưa am mây,  
Rày quyết bối hương dê kiếp nay,  
Chuồng mồ ngày nay giao cửa pham,  
Phản son như cù tặc lồng dày,  
Qui y hai chữ thân dà khôi,  
Xuất giá một cầu thiệp mối khuây,  
Về thè thời thời theo cuộc thè,  
Phản bồ khô nỗi dèn phương tây.

Bùi-dặng-Sì Instituteur à Tân-an.

B. T. S. K. — Thủ, vị ám thi liệu.

Gươm khôn nở dứt mảnh tơ hồng,  
Sợ nỗi huê tàn tiết thuở đông,  
Đài kính thê cam soi phản bạc,  
Quần tương chí đê lòn nu sóng,  
Hàng ván bát bóng trường phong nguyên,  
Tình thùy trên màu cửa sắc không,  
Lái kiếp trâm luân ai cũng thè,  
Còn xuân mây kè đê ngồi trông.

Tông-hữu-Định phó-tòng Vĩnh-long.

B. T. S. K. — Chuyện điều bắt thanh.

Bồ chúa quạnh què nghỉ thương ôi,  
Thiệp vương nợ trán thè phài thoi,  
Biển khô thuyền tình qua chặng khôi,  
Đường mè gót ngọc lánh khôn rời,  
Thân bồ khô nỗi nương chuồng trồng,  
Phận gái dành cam sưa trách nỗi,  
Xâu chuỗi bồ đê xin trả lại,  
Cúi đầu già phật già tượng xôi.

Nguyễn-lich-Kè, giáo-tập tại Học-chánh-sở.

Bắc-thành-so-khảo: Tục.

Dám pheu. Võ-hậu cõi xe rồng.  
Chẳng dã mày xanh lánh cửa khôn,  
Giron huệ ngắn soi đổi uá phản,  
Tóc mây hăng dường kết to hồng,  
Am tiên nhung trước quen mùi lợi,  
Trường phung từ dày bên giác nồng,  
Mới biết rừng thiền xa sóng sắc,  
Lòng xuân dâu đê dèn non hồng.

Trần-phong-Sắc professeur de caractères chinois à l'école de Tân-an.  
Bắc-thành-so-khảo: Tục.

Noi dâu từ bi chữa thiện duyên,  
Mày xanh dục già lánh rừng thiền,  
Lòng son kính kè dà lõi láng;  
Má phàn nguyệt hoa lại đảo diễn,  
Má dạo ngắn ngọ người quắc sắc,  
Chữ tình ràng buộc gái thuyền quyến,  
Tây phương thành phật e khôn với,  
Xác tục về trán phản gấm yến.

Saigon Thủ-ký, Trần-duy-Thơ.

Bắc-thành-so-khảo: Giả (quê)

Kè kính lâm lắc mòn lồng thuyền,  
Tuổi trẻ rày toan lánh cửa thiền,  
Mày liêu tháo ra vòng tịnh độ,  
Má dạo buộc lại cuộc trán duyên,  
Nước cam sóng sắc càng xao lăng,  
Bè khô thuyền tình khiên đảo diễn,  
Khô nỗi mày xanh gìn ngũ giải,  
Nam mõ già phật già chùa thuyền.

Saigon, Giáo-thờ Trần-duy-Thơ.  
Bắc-thành-so-khảo: Chuyện (vụng)

Con gái trời sinh nguyễn có nhà,  
Cửa không đâu khung trú kiều nga,  
Mày non chi cậy mản thuyền vẽ,  
Sắc nướm thà chờ chiều ngọc ra.  
Nèn phết dè náb tu kiếp một.  
Theo chóng ắt dặng vũng giềng ba.  
Vui vầy cảm sắc xa chuồng mồ.  
Thuận lẽ càng khôn dã định mà.

Trần-kinh-Lịch à Mỳ-tho,  
B. T. S. K. — Chuyết.

Thợ giáo hỏi hương khéo rộn ràng.  
Lành minh ong bướm chồn thuyền tảng,  
Lòng trán cõi, vườn ngoài hoa nguyệt,  
Má phần đem vui già thè giàn,  
Ngũ giải tam-qui, thè chẳng iron,  
Trứng-cà đưa-muỗi nêm thêm càng,  
Đò-dang thuyền tục vi ơi khiêu,  
Ba bảy mai kia dè muòng màng.

Trần-hữu Hạnh Secrétaire (Bến-tre),  
B. T. S. K. — Chuyết (vụng)

Đương xuân đầu dẻ dứt lòng xuân.  
Nên cỏi mâu-ni trở lại trân,  
Vóc lõ dã dời xa cửa-phạm,  
Cầu ô hòng bắc tạm sóng ngẩn,  
Cuôn kính đại-lạn dà quên chử,  
Cái vịnh đào-yên phải giữ phản,  
Má đở mày xanh công quả nắng,  
Không thành cũng sánh bạn văn nhàn.

Trần-văn-Liêm (Tân-an

B. T. S. K. — Vé đáo thi cảnh

Tấm chut công phu lụng dã nhảm.  
Mày xanh phản bạc tướng chưa kham.  
Màng trông má phần nên bình phật.  
Đành lại vườn xuân sưa xác phám.  
Âm chiều hai thân tình dặng thỏa,  
Mang lòng chín kiếp tội thà cam.  
Vé tây xách dép thời thời chờ.  
Thân gái lo dễn nợ áo cơm.

Đào-vi-Chung, Thầy giáo chủ nhu tại Trà-vinh  
B. T. S. K. — Vé đáo Tao-dâng

## NĂM - QUÍ - MÃO (1903)

NGÀY LANGSA	THANG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG NAM ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG NAM ANNAM
1	Lundi.....	6	Thứ hai	17	Mercredi.....	22	Thứ tư
2	Mardi.....	7	Thứ ba	18	Jeudi .....	23	Thứ năm
3	Mércredi.....	8	Thứ tư	19	Vendredi.....	24	Thứ sáu
4	Jeudi.....	9	Thứ năm	20	Samedi.....	25	Thứ bảy
5	Vendredi.....	10	Thứ sáu	21	DIMANCHE.....	26	CHÚA NHỰT
6	Samedi.....	11	Thứ bảy	22	Lundi.....	27	Thứ hai
7	DIMANCHE.....	12	CHÚA NHỰT	23	Mardi.....	28	Thứ ba
8	Lundi.....	13	Thứ hai	24	Mercredi.....	29	Thứ tư
9	Mardi.....	14	Thứ ba	25	Jeudi .....	1	Thứ năm
10	Mércredi.....	15	Thứ tư	26	Vendredi.....	2	Thứ sáu
11	Jeudi.....	16	Thứ năm	27	Samedi.....	3	Thứ bảy
12	Vendredi .....	17	Thứ sáu	28	DIMANCHE.....	4	CHÚA NHỰT
13	Samedi.....	18	Thứ bảy	29	Lundi.....	5	Thứ hai
14	DIMANCHE.....	19	CHÚA NHỰT	30	Mardi.....	6	Thứ ba
15	Lundi.....	20	Thứ hai				
16	Mardi.....	21	Thứ ba				