

TRUÃN BÁO
NÔNG CỔ MÃN ĐÀM

45 - 95

03 - 7 - 1902
25 - 6 - 1903

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH cỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quodo-ngữ giá như sau này :

Có bán Nhứt-trinh Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô. giá.....	6 \$ 00
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Sơn-hậu.....	0 20
Tuồng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử-ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hoa Điều-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bùu-giám cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cõi ở xa hặt mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chổ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM-DẨN

(1903)

NGÀY LANGSA	THANG GIENG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHẠP ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG GIENG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHẠP ANNAM
1	Jeudi.....	3	Thứ năm	17	Samedi.....	19	Thứ bảy
2	Vendredi.....	4	Thứ sáu	18	DIMANCHE.....	20	Chúa NHỰT.
3	Samedi.....	5	Thứ bảy	19	Lundi.....	21	Thứ hai
4	DIMANCHE.....	6	Chúa NHỰT.	20	Mardi.....	22	Thứ ba
5	Lundi.....	7	Thứ hai	21	Mercredi.....	23	Thứ tư
6	Mardi.....	8	Thứ ba	22	Jeudi.....	24	Thứ năm
7	Mercredi.....	9	Thứ tư	23	Vendredi.....	25	Thứ sáu
8	Jeudi.....	10	Thứ năm	24	Samedi.....	26	Thứ bảy
9	Vendredi.....	11	Thứ sáu	25	DIMANCHE.....	27	Chúa NHỰT.
10	Samedi.....	12	Thứ bảy	26	Lundi.....	28	Thứ hai
11	DIMANCHE.....	13	Chúa NHỰT.	27	Mardi.....	29	Thứ ba
12	Lundi.....	14	Thứ hai	28	Mercredi.....	30	Thứ tư
13	Mardi.....	15	Thứ ba				Tháng gieng ANNAM
14	Mercredi.....	16	Thứ tư	29	Jeudi	1	Thứ năm
15	Jeudi.....	17	Thứ năm	30	Vendredi.....	2	Thứ sáu
16	Vendredi.....	18	Thứ sáu	31	Samedi.....	3	Thứ bảy

NĂM THỨ HAI. — SỐ THỨ 76
Ngày 15 THÁNG GIĘNG NĂM QUÝ-MÃO

Ngày 12 FÉVRIER 1903

NÔNG-CỔ MÍN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Tại Đông-dương	Người bón quốc
	một năm.. 5 \$ 00
Tại Saigon	sáu tháng. 3 \$ 00
Tại Đông-dương	Người Langsa
	cùng ngoại-quốc
Tại Saigon	một năm. 10 \$ 00
	sáu tháng. 5 \$ 00
Tại pháp cùng ngoại-quốc	10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

ANNONCES

CHỦ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH:

Tự DÙ-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Sô 84.

SAIGON.

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50

2^e Page le cent.... \$ 1 00

3^e Page le cent.... \$ 0 80

4^e Page le cent.... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trinh, hay là in việc chí vào nhứt-trinh thì cứ do Bồn-quán chủ-bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chó-có cho ông Canavaggio nữa.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Viên-Thiệu dam binh tiệp ứng, vừa Quan-Độ bạ trại xong ; Quách-Đô, Thủ-Đô vào ra mắt Viên-Thiệu rằng : « phen quà thiệt Quang-Mô giết Văn-Xú, Lưu-lai già chước chẳng hay. » Viên-Thiệu giận mắng rằng : « thằng tai lớn sao dám

như vậy ? » giấy phúc Huyền-Đức về dền ; Thiệu khiên dồn ra chém đi. Huyền-Đức nói : « tôi có tội chi ? » Thiệu nói : « Người có tình xùi-èm, người giết, một viên đại tướng của ta nứa, còn nói không tội. » Huyền-Đức nói : « dung cho Bí-tô một đếu rỗi sê tháo, Tào-Tháo vẫn hay ghét Bí, nay nghe Bí ở với Minh-Công, sợ e Bí giúp Minh-Công, nên khiên Văn-Trường giết hai tướng của Minh-Công, nêu Minh-Công biết dặng thì ăn giận, ày là nó muôn mượn tay Minh-Công mà giết Bí đó, xin Minh-Công xét lại. » Viên-Thiệu nói : « lời Huyền-Đức nói phải ; bạn người dã mày phen khiên cho ta mang tiếng-bại-nóis-jué », nói rồi bèn nạt kẽ lỗ hưu, rồi mới Huyền-Đức lên trường mà ngồi. Huyền-Đức nói :

« Bị cảm ốm Minh-Công rộng xết, không chỉ báo bở, nay muôn dặng một người tâm phúc dam mặt thơ qua ra mắt Văn-Trường, cho nó biết tin tức tôi, thì nó át dèn dày mà giúp Minh-Công, dặng lo giết Tào-Tháo mà báo thù cho Nhan-Lương, Văn-Xù. » Viên-Thiệu cà mừng nói: « ta dặng Văn-Trường, thì bọn Nhan-Lương Văn-Xù mưu phản. » Huyền-Đức bèn làm thơ xong mà cưa có kè đam di. Viên-Thiệu lại truyền lệnh lui binh về Võ-Đương, đồng dinh liền nhau hơn vài mươi dặm mà nghỉ binh, chẳng đánh nữa.

Tào-Tháo bèn dè Hạ-hầu-Đôn cầm binh ở lại giữ cưa ải Quan-Độ, còn mình thì thâu binh về Hứa-Đô, làm yên dài các quan, và thường công Văn-Trường, nhơn gọi Lữ-Kiến rằng: « hôm trước ta dè lương thảo ở trước binh ở sau, ấy là kè nhữ giặc đó, duy có Tuân-Nhu biết dặng lồng ta mà thôi. » Chúng đều khen phục.

Lúc đang ăn uống, bỗng phi báo nói dắt Nhữ-nam có bọn Huỳnh-Cân sói lại là Lưu-Bích, Cung-Đô quen thói lung lăng, Tào-Hồng đánh dã-mây phen chẳng lại, nay xin sai binh ra cưa. Văn-Trường nghe, liền bước tới thưa rằng: « tôi xin ra sức khuyên mà, ra dẹp giặc Nhữ-nam cho. » Tháo nói: « Văn-Trường đã lập đại công chưa kiệt ban thưởng chi cho dặng, nay hả di chinh chiến cho mệt nhọc nữa sao. » Quang-Công nói: « nêu tôi & không lâu thì át sanh bình. » Tào-Tháo rất khen, rồi diêm binh năm muôn, và sai Vu-Cầm Nhạc-Tần theo làm phó-tướng; ngày thứ khôi binh. Tuân-Vực nói nhỡ với Tào-Tháo rằng: « Văn-Trường thường có lòng quyết theo Lưu-Bị nêu biết dặng tin tức, thì va át di, chẳng nên nồng sai va ra trận. » Tháo nói: « phen này va lập công rồi thì từ rày về sau ta chẳng sai va di nữa. »

Nói về Văn-Trường lanh binh ra gân dèn Nhữ-nam, lập dinh trại xong; đêm ày quân tuấn bắt dặng hai người tề tác dàn dèn; Quang-Công

nhin dặng một người quâ là Tôn-Càng, bèn nạt lui kè là hữu, rồi hỏi Càng rằng: « ông từ ngày tàn lạc dèn nay chẳng nghe tin tức, nay sao lại dặng ở đây? » Tôn-Càng nói: « tôi từ ngày lành nạng, trôi nỗi dèn Nhữ-nam, may gặp Lưu-Bich thâu dụng; còn Tướng-Quân nay sao lại ở nơi tay Tào-Tháo chẳng bay hai bà Phu-nhơn mạnh giỏi thế nào? » Quang-Công bèn thuật hết đầu dui các việc cho Tôn-Càng nghe. Tôn-Càng nói: « mới đây tôi có nghe Lưu-sử-Quân ở nơi Viên-Thiệu, nên muôn di tiêm, mà chưa gặp diệp, nay Lưu Cung hai người đã qui thuận với Viên-Thiệu dặng hiệp nhau mà đánh Tào-Tháo, lại may mà Tướng-Quân dặng dèn dày, nên họ sai người dẫn đường cho tôi và già làm kè tê tac dặng dèn dày mà báo cho Tướng-quân hay, ngày mai hai người ày già thua mà chạy, ông lập công rồi, thì phải mau giặc hai bà Phu-nhơn qua nơi Viên-Thiệu mà tiêm Lưu-Sử-Quân. » Quang-Công nói: « Nếu quâ anh iỏi ở nơi Viên-Thiệu, thì tôi phải tức tốc di tiêm, hổm vì tôi mới giết hai tướng của Viên-Thiệu, e việc át sanh bieng ». Tôn-Càng nói: « Vậy thì tôi phải di trước do coi hứ thiệt thê nào, rồi sẽ trở lại cho Tướng-quân hay. » Quang-Công nói: « Tôi xin chờ thày mặt anh tôi, đầu muôn thác cũ: g clâg nài, nay tôi phải trở về Hứa-xương mà từ biệt Tào-Tháo, rồi sẽ di. » Nói rồi bèn lên đưa Tôn-Càng đi trong đêm ày.

Ngày thứ Quang-Công dàn binh ra; bên kia Cung-Đô cũng mang giáp ra trận, Quang-Công hỏi: « Bạn người cờ chi mà bội phản trào dinh vậy? » Đô nói: « Người là người bội chúa, sau lại trách ta. » Quang-Công nói: « Ta sao mà bội chúa? » Đô nói: « Lưu-Huyền-Đức ở nơi Viên-Thiệu, còn người sao lại ở với Tào-Tháo? » Quang-Công không nói lại giục ngựa huoi dao xông tới, Cung-Đô bỏ chạy, Quang-Công đuổi theo, đèn chô vẩn Cung-Đô day lại nói với Quang-Công rằng:

chúa cù, chó khâ quên, ông phải mau tân binh dèn, tôi nhượng Nhữ-nam cho. » Quang-Công hỏi ý, xua binh áo dèn; Lưu và Cung hai người giả thua chạy mất. Văn-Trường doat dặng châu huyện chiêu an dân chúng xong, rồi thâu binh về Hứa-Xương. Tào-Tháo ra thành nghinh tiếp, ban thưởng tướng ai, tiệc xong, Văn-Trường về nhà thăm lạy Nhị-lầu nơi ngoài cưa. Cam-phu-Nhơn nói: Thúc-thúc hai phen ra trận, đã biết dặng tin Hoàng-thúc chẳng? » Quang-Công đáp rằng: « chưa. » Quang-Công lui ra; hai bà Phu-nhơn khóc và nói rằng: « tướng có khi Hoàng-húc đã chẳng còn, Thúc-thúc e chị em ta tuôn râu nên giàu mà chẳng nói, » dang ức tham khóc; có một tên quản già có mèo Quang-Công ra trận, nghe tiếng khóc chẳng giút bèn đứng nơi ngoài cưa mà thưa rằng: « Phu-nhơn chờ khóc, Chúa-Công còn ở bên Hà-Bắc với Viên-Thiệu. » Cam-phu-Nhơn nói: « sao người biết dặng? » tên quản nói: « Tôi theo quan Tướng-quân ra trận, tôi nghe, có người nói tại giữa trận. » Cam-phu-Nhơn liền với Văn-Trường vào mà trách rằng: « Hoàng-Thúc chưa từng phụ người hay người thợ con của Tào-Tháo, đã quên ơn nghĩa ngày xưa, nên chẳng nói thiệt với, ta có chí vậy? » Quang-Công cúi đầu thưa rằng: « anh của em thiệt ở bên Hà-Bắc, mà em chưa dám cho Nhị-lầu hay, sợ e lậu ra vec ày phải huồn mà lo, chờ nên tính với. » Cam-phu-Nhơn nói: « Thúc-thúc ráng lo cho diệp. » Quang-Công lanh mang lui ra, về lo chước thoát thân, ngồi đứng chẳng yên. Nguyễn Vu-Cầm, cũng biết Lưu-Bị ở bên Hà-Bắc, bèn vào thưa với Tào-Tháo, Tào-Tháo nên sai Trương-Liêu qua dò ý Quang-Công. — Quang-Công buồn đang ngồi lo. Trương-Liêu vào mừng rằng: « nghe anh nói tên biết dặng tin Huyền-Đức, nên dèn mừng cho anh, Quang-Công nói: « chúa cù ny còn mà chưa dặng thày có lây chí làm quâ nói muôn cưới nàng Huệ-Nương. Lưu Ông nói với mai dong xin về nói lại với

bạn sánh lại anh với tôi kêt bạn thế nào? » Quang-Công nói: « tôi với anh là bạn bạn, còn tôi với Huyền-Đức là bạn bạn mà anh em, anh em mà chúa tôi; sánh chung sao dặng. » Liêu nói: « nay Huyền-Đức ở Hà-Bắc, anh di theo chăng? » Quang-Công nói: « lời tôi nói ra ngày trước, lẽ đâu dám quên, xin anh vì tôi mà bảm giữ lại với Thừa-trường. » Trương-Liêu đem những lời Quang-Công về thưa thiệt lại với Tào-Tháo. Tháo nói: « ta có kè mà cảm va lại. »

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Ký duyên xảo ngộ.

Đời Tông, năm Kiền-Hựu, tại phủ Khang-châu có một người họ Lưu tên Bình-Nghĩa, vẫn là thầy thuốc xuất thân, vợ là Dâm-Thị, sinh dặng một trai một gái; con trai tên là Lưu-Bộc, tuổi tuy còn nhỏ, tướng mạo phi thường, đã làm lễ hỏi con gái bà Tôn-quâ-Phụ là nàng Châu-Di. Lưu-Bộc từ nhỏ theo thầy học tập văn chương, đến 16 tuổi; Lưu-bình-Nghĩa mhnbiển con bò nhu học, tập nghệ làm thuốc. Lưu-Bộc muôn lập chí lớn, chẳng khùn cãi nghiệp; còn người con gái tên là Huệ-Nương, mhnson má phán mắt phụng mày nga, nết na diệu dâng hình dung đẹp đẽ, mới 15 tuổi đã chịu lễ hỏi nơi nhà ông Bùi-cửu-Lão là nhà bán thuốc bắt.

Lúc ày Lưu-Ông thày con đã lớn, mối tình với vợ, muôn lo việc cưới vợ cho con cho rõ; vậy mới khiên mai dong, qua nói cho nhà họ Tôn hay. — Cũng một lúc ày bênh ông Bùi-cửu-Lão cũng cho mai dong qua nói muôn cưới nàng Huệ-Nương. Lưu-Ông nói với mai dong xin về nói lại với

suối trai là họ Bùi rằng con mình còn thơ dại lầm vã lại đó nǚ trang sắm cũng chưa đủ, xin huân một ít lâu, để cưới vợ cho con trai rồi thi lo dèn việc gả con gái mới dặng. mai dong về nói lại với họ Bùi. Mè ông Bùi-cửu-Lão tuổi đã già móm sành dặng chúc con trai nên yêu chuộn lăm, xem dường cháu báu, nên muôn lo vợ cho sớm hoặc may có sanh con dể cháu. Nay nghe Lưu Ông thôii từ thi buồn, lại khiên mai nhơn qua nói một lần nữa, vì nàng ấy năm nay tuổi đã 15 rồi cũng chẳng phải nhỏ mọn chi, như nó về nhà tôi rồi thì coi nó cũng như con gái trong nhà vậy; còn về việc nǚ trang chẳng cần chi là hậu hay bạc, miếng xin bén gái bằng lồng cho cưới thi thôi. Mà Lưu Ông cũng không chịu cứ nói làm sao cũng dè cưới vợ cho con trai rồi mới gả con gái mà thôi. Mai nhơn qua lại này nì mày lần cũng không dặng, cực chẳng dã; Bùi-cửu-Lão không biết làm sao nên phải đợi.

Khi Lưu Ông định việc gả con gái cho phả họ Bùi rồi, thì khiên mai nhơn là Trương-lục-Tàu qua nhà họ Tôn mà định ngày cưới. (Nguyên bà Tôn-quả-Phụ là con họ Hồ, lúc dặng 16 tuổi gả cho Tôn-Hắng qua 17 tuổi sanh dặng một gái tên Châu-Di, qua năm sau lại sanh một trai nữa, tên Tôn-Nhuận tự Ngọc-Lang; hai đứa con còn sống thì Tôn-Hắng đã qua đời, bà Tôn-quả-Phụ cứ giữ tiết nghĩa ở với bà vú mà nuôi hai đứa con không thèm lấy chồng khác; bởi đó tục gọi là Tôn-quả-Phụ.)

Lần hối ngày lụng tháng qua, hai con đã lớn; nàng Châu-Di thi đã chịu gả cho nhà họ Lưu, còn Tôn-ngọc-Lang thì cũng đã làm lè hỏi con gái ông Từ-Nhà là nàng Văn-Ca; hai chị em lại đồng nhau như hạch, em thì thông minh tuyệt chúng tài mạo song toàn, còn chị thi mài son má phản minh

hạt xương mai, chẳng những là lịch sự thời, mà lại tư chất thông minh, khoan hiền dẽ.)

Lúc bà mai là Trương-lục-Tàu đến nói cho hay rằng nhà họ Lưu tính muôn chọn người mà cưới nàng Châu-Di, thì bà Tôn-quả-Phụ ý chưa muôn cho, vì tính mè con còn trên mèn chưa muôn lia nhau, nhơn nghỉ là nam hòn nǚ già, cực chẳng dã, thương thương mà không lẽ không cho, nên phải chịu gả; lại nói với bà mai rằng: «xin vui nói lại với bén trai, và chẳng nhà tôi là mẹ góa con côi, chẳng có sắm đồ trang chỉ cho dặng, duy có đồ thường xin bén trai chờ cháp.

Trương-lục-Tàu lại đặt vể nói lại với Lưu Ông; Lưu Ông mừng rỡ với vàng sắm lễ và cùng viết thiệp định ngày, cho mai nhơn đem giao cho bén gái. Khi bà Tôn-quả-Phụ dặng thiệp rồi thì cứ lo sắm đồ đặt cùng lễ và dặng chờ ngày mà đưa dâu.

Chẳng dè, Lưu-Bộc ruồi bị thương hàng cầm cột, đau càng ngày càng nặng, vợ chồng Lưu Ông rầu rỉ vái vang, xin xăm, hỏi hỏi hêt lòng lo chạy, thuốc men gì cũng chẳng mạnh. Lưu Ông móm tính với vợ rằng: «nay đã gán ngày cưới, mà con ta đau nặng lắm vầy, thì làm lễ cưới sao dặng, chi bằng viết thư mà từ hôn đi, chờ con ta mau rồi sẽ chọn ngày khác mà nginhinh hồn.» Bà Đàm-Thị nói: «ông, khéo vụng tinh thi thôi, đã từng cái tuổi trên đầu sao ông không suy nghĩ, đợi phảm người bình tuy nặng song dặng chuyện chi mừng, thì phải mạnh.» Lưu Ông nói: «nay con ta đau, mười phảm kẽm, nếu cưới vợ về, may mà xung nhau giờ tốt, nó mạnh dặng thì chẳng nói làm chi, thoản con ta có bê gi, thì làm hại cho con gái, nhà người nó góa chồng sớm tối nghiệp.» Bà Đàm-Thị nói: «ông sao cư

nhà người, mà chẳng lo cho mình, và cũng mình đã hao tàn hết bao nhiêu cùa, tôi kiêm dặng một con dâu, nay chẳng may con mình gán-cưới vợ, nó lại đau, nêu hôn đi, thoản như con mình có bê gi rồi người của đều mất hết.» Lưu Ông nói: «thôi, mặt ý mực tự liệu.

(Sau sẽ tiếp theo)

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt.

Nhứt dụng.

I — Bảy bắt chuột.

Nhà người Annam thường chuột hay ở nhiều. Chúng nó phá phách lúa gạo, đậu mè, đậu mò, lại hay đào hang khóet ngách làm nòi đất sụp hùng.

Vì vậy nên kè thi nuôi mèo để trừ chúng nó, người lại dùng thuốc, kè làm bẫy nây bẫy kia; cũng coi ra dã chẳng tiện mà lại tốn hao: biết mèo tánh tự nhiên ghét chuột, kè gấp nốt thi bắt, ngặt mèo lại phá phách hơn nốt nữa, còn các thứ bẫy người ta dùng nay thì không tiện, lại có bắt bắt quá lẩn, sau chuột biết rồi không leo hành tội nữa.

Có một thê bắt chuột dể, rẻ, và chuột không là lây một cái lu hay là cái thạp cho miệng đồ nước vò chưng hai phần. Trên luong lây giây bạch bối năm sáu lớp, dán ra bích miệng thạp lại cho thằng. Để bùa coi giây khô dinh chắt, thi lây dao bén cắt ngan qua hai đường chữ thạp khéo. Lây chuột, đường hay là bột bỏ ra chinh giữa miệng thạp. Phải dể cái

thạp ày cho gán chỗ nào cho chuột có thể leo lên dặng.

Chuột thấy đồ ăn thì tự nhiên bò lén ra chua tới nơi thì dã té trong thạp nước chêt tươi.

Bắt thê ày dã dặng nhiêu chuột mà chúng nó lại không nghĩ chi cả, sê tới ăn bảy hoài.

II — Cách giặt cho hết mực đồ trên đồ trắng

Nhiều người hay làm đồ mực trên quần áo trắng mà không biết làm sao giặt cho ra.

Vậy khi ai làm đồ mực trên đồ trắng, thi trước hết phải lấy nước lạnh giặt sơ dí, ngâm một chặp trong nước sữa nâu sôi. Lây ra chà savon, rồi lấy nước sữa sôi đó giặt vài hiệp thi thấy còn dạn vẫn vẫn mà thôi. Bỗ iệm giặt vài lần thi hết rào.

III — Cách mở nút ve bằng chai.

Khi có chuyện chi gặp rát mà mở nút ve bằng chai ra không dặng thi lây làm bời rồi.

Vậy khi nào muôn mở ve nút ve bằng chai ra cho dặng và khỏi bời chai, thi phải lây khăn nhún nước sôi bao nút ve ày lại mau. Chứng vài phút đồng hồ thi mở ra như chơi. Nhiều người lại hơ trên nước sôi mở ra cũng dặng.

Trần-phục-Lê.

Khôi hài lục

Paul với Pierre là hai anh em bạn thiêt. Hai anh đều bụng rộng rái cá. Thường hay nói chuyện chẳng nên coi tiền tài hơn nhơn nghĩa. Xưa còng nghĩa đoạn cảm, thường nay ở đời mà di coi đồng bạc lớn hơn người sao? Ai này đều biết rõ hai anh Paul với Pierre không cần tiền sự tiền bạc.

Bữa kia Paul tưng bừng xài hỏi Pierre mượn ít đồng bạc, rồi vài ngày thòi lại cho. Anh Pierre nói : « ừ được ! mà để chút nữa ở nhà tôi nó đi chợ về dã, nó mặc giữ chìa khóa, nó đến theo. Anh cũng biết chò ? Minh không phải dày tớ giữ chìa khóa cho dòn bà. » Anh Paul vể đợi tới chiều cũng không thày tin, đèn mai cũng không thày bạc. Chiều lại đi chơi ngoài đường gặp nhau, anh Paul nhắc anh Pierre. Anh Pierre nói : « ý quên ! mà đều anh cũng biết chò ? Tôi mảng không cần gì đèn chuyện tiễn bạc cho lầm. (Moi je ne tiens pas beaucoup à la question d'argent, tu le sais, mon cher.)

Kè coi truyện này xin di theo hai anh em về nhà chơi cho biết.

Thô-Châu tho sanh.

Tập vụ

Hôm ngày mồng 3 tháng giêng Annam hối ba giờ chiều có chiếc tàu chaloupe tên là Phurier, chạy đi Trà-vinh, ruồi bị sóng lớn nhận chìm tại sông Cò-chiên ngan rạch Láng-thé, ông Duffaut là quan coi chiếc tàu ấy, một người làm lừa và 1 tên đòn bàn đều bị chết, còn bộ hành những người Annam và chết gần vài chục người với ba người bộ hành Langsa 1 ông quan hai tên là Peyrot, 1 ông Lục-sự tên là Jason và một người cháu của ông Compère cũng đều bị chết hết.

Lời rao

Lời kính rao cho chư Quý-Viên dặng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charner, số 93, (tục danh Kinh-lập bánh rất tốt, làm bột mì Langsa ngọt, chẳng có pha, xin khi mua cho cần thận kẹo lòn bánh của chèc; lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặng ngọt lắm.

Lại có bán đủ thứ rượu Lang-sa nhất hạng ngọt mát bồ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, sữa bò Chocolat dùng sớm mai và chiều,

Vậy như viên quan quý khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho nên việc lâu dài.

(PIERRE LÈ-XƯƠNG-NGÂN

Có người muôn bán một sô ruộng rất lớn tại hạt Sóc-trăng, ruộng ấy khẩn dặng 13 năm, đã thành thuộc rồi, huỷ lợi mỗi năm hơn vài ngàn già lúa ruộng, bờn phia đều rạch giữa có khai kinh dã lầu, mỗi kỳ đòn dặng 4, 5 muôn lá lầu, phía rạch cái đất làm rẫy tốt lắm, đã có hơn 30 tá diện tích, chủ nào cũng khá, khỏi giùm ăn, có lập rồi một miềng vườn sào sảng, 5 căn nhà vựa cát sắng, bán giá nhẹ, ai muôn mua xin đến do Bồn-quán mà thương nghị.

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Cho-lon, trong l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách sang rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có sẵn rượu ngọt mát bồ, và có cơm ay mới ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch sẽ ngọt béo, vị vân đúng mực, như nhà hàng của người Langsa ; lại có dặm đồ ngọt trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường ; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1,40

Giá 15 cachets 15 00

Dùng trọn tháng 50 00

Như muôn dùng cơm khuya xin phải chờ trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo tử mòn.

Tại khach-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và quý khách muôn Yên ấm, xin tố trước dặng bia soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3,00

Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh gon, hoặc tiệc dám cưới, tân gia chi, xin đều dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người Bồn-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duyên tôi thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN

Cru Bô-thiên của quan Phó-Soái-Nam-ký.

Tại Thủ-dức nơi nhà ông CANAVAGGIO, chủ nhuyễn-trình Nông-cổ-mìn-dàm, có bán lợn trâu dực, trâu cái, và bò lâm, bò xe. Ai có muôn mua những vật ấy để dùng làm ông, keo lúa thì đến tại nhà Ông ày mà mua. Bò tót mà bán rẻ

Ngày 13 Févier 1903.

GIA LÚA GẠO

VỊ TRÍ-LONG	GIÁ-CỘNG	GIÁ-XU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2 \$ 90	2 \$ 90 3 \$ 00
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ 150 kilos, chở đến nhà máy.....	3 91	3 91 4 06
700 10 " " 3 85 3 85 4 00		
Vào bao sắn, kèo thuế. 15 " " 3 80 3 80 3 95		
20 " " 3 75 3 75 3 90		
	Tùy theo	
Gạo trắng nhà máy...dán sắng và tát xâu.		

CỤU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chử tây và các thứ sách chử quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tú-thơ chử nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đồ, cảng việt, ngồi việt, mực, thước, văn vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, mây may, xin rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiêu it.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muôn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chirc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 104, rao cho chư vị viên quan quý-khách sang, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt mát bồ ; giá bán rẻ hơn chỗ khác ; có café, sữa bò, chocolat dùng sớm mai và chiều ; lại có phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đến chỗ người bồn-quốc cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI.
Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá....	6 \$ 00
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Sơn-hậu.....	0 20
Tuồng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phỏng-hoa Biểu-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bưu-giám cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bách-viễn.....	0 30

Thức kiêu về sự thi hành án lý về việc hình	
Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Bản-quác.....	1 \$ 00
Cours d'Annamite	2 50
Cours gradué	2 50
Conversation Annamite français Cartonnée....	0 80
Vocabulaire Annamite français ...	1 60
Vocabulaire Trung-Vịnh-Ký	1 20
Miscellannée.....	1 40
Sách dạy cách nấu ăn Cartonnée..	1 10
Nhị-Đô-Mai.....	0 30
Phú-kieu.....	0 20
Thơ Nam-kỳ	0 10
Lang-châu.....	0 60
Chuyên-doi xưa in lại lần thứ 5	0 60

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chở ở và tên họ cho ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM QUÍ-MÃO
(1903)

NGÀY LANGSA	THANG HAI LANGSA		THANG GIENG ANNAM		THANG HAI LANGSA		THANG GIENG ANNAM	
	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA
1	DIMANCHE.....	4	CHÚA NHỰT.	16	Lundi.....	19	Thứ hai	
2	Lundi.....	5	Thứ hai	17	Mardi.....	20	Thứ ba	
3	Mardi.....	6	Thứ ba'	18	Mercredi.....	21	Thứ tư	
4	Mercredi.....	7	Thứ tư'	19	Jeudi.....	22	Thứ năm	
5	Jeudi.....	8	Thứ năm	20	Vendredi	23	Thứ sáu	
6	Vendredi	9	Thứ sáu	21	Samedi.....	24	Thứ bảy	
7	Samedi.....	10	Thứ bảy	22	DIMANCHE.....	25	CHÚA NHỰT.	
8	DIMANCHE.....	11	CHÚA NHỰT.	23	Lundi.....	26	Thứ hai	
9	Lundi.....	12	Thứ hai	24	Mardi.....	27	Thứ ba	
10	Mardi.....	13	Thứ ba	25	Mercredi.....	28	Thứ tư	
11	Mercredi.....	14	Thứ tư	26	Jeudi	29	Thứ năm	
12	Jeudi	15	Thứ năm		Vendredi	1	Thứ sáu	
13	Vendredi	16	Thứ sáu		Samedi.....	2	Thứ bảy	
14	Samedi	17	Thứ bảy					
15	DIMANCHE.....	18	CHÚA NHỰT.					

Gérant: CANAVAGGIO

NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bón quắc	
một năm..	59 00
sáu tháng. 3 00	
Tại Đông-dương	
Người Langsa	
cùng ngoại-quốc	
một năm. 10 00	
sáu tháng. 5 00	
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00	

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ Bút LUÔNG-KHẮC-NINH	
Tự DÙ-Trúc	
ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.	

ANNONCES

- 1^o Page le centimètre \$ 1 50
- 2^o Page le cent..... \$ 1 00
- 3^o Page le cent..... \$ 0 80
- 4^o Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chí vào nhựt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghiệp, chờ có gởi cho ông Canavaggio nứa.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Quang-Công đang lúc ngái lo, bồng quẩn vào báo nói có người bạn cũ đến thăm; Quang-Công cho mời vào, bèn nói thi là đại chảng biêt là ai, Quang-Công mới hỏi rằng: « Ông là người ở đâu vậy? » Người ấy trả lời rằng: « tôi là người ở

dắt Nam-dương, bộ hạ của Viên-Thiệu, tên là Trần-Chân, đến có việc cần. » Quang-Công cả kinh, bèn nạt lui kè tă hưu rồi hỏi rằng: « thấy đèn dày có việc chi? » Trần-Chân bèn lấy thơ ra trao cho Quang-Công. Quang-Công xem ra thi là thơ của Huyền-Đức.

Thơ nói sơ rằng:

- Bí với Túc-ha (1) từ lúc vường đảo; thê đồng sông thác, nay có chí nữa chừng cẳng on giặc nghĩa mà bồ nhau, như Túc-ha ham lo giàu sang và lập công danh, cùn bị xin dừng thủ (áp cho trọn công, thơ chặng hời lời, đèn thác mà chờ tin đáp lại. »

Quang-Công đọc rồi, liền khóc ròng lên mà nói rằng: « lời không phải là chặng, muôn tiếc

(1) Anh em bạn thiết kêu rằng Túc-ha.

anh, hém vì không biết anh ở đâu đó mà thôi, để đâu di ham sang giàu mà quên nghĩa cũ sao. » Trần-Chân nói : « Lưu-Huyền-Đức trong anh tha thiết, anh đã chẳng quên nghĩa cũ, thì phải qua cho mau. » Quang-Công nói : « người sanh trong trời đất, mà ở không trọn thi chung, thi chẳng phải là người quân tử ; tôi lúc dèn thi minh bạch, lúc di không lẽ không minh bạch ; nay tôi làm một cái thơ, xin ông dam vé trước cho anh tôi hay, để cho tôi từ già Tào-Tháo rồi, sẽ phò Nhị-tầu tôi qua mà ra mắt anh tôi. » Trần-Chân nói : « thoản như Tào-Tháo không cho, anh liệu làm sao ? » Quang-Công nói : « tôi thà là thác, chứ dè di chịu ở đây sao. » Trần-Chân nói : « vậy thi anh làm thơ cho mau, cho tôi dam vé, kěo Sư-qnân huyền vọng. »

Thơ của Quang-Công đáp lại rằng :

« Trộm nghe, nghĩa chẳng phụ lòng, ngay « không sợ thác, Võ từ nhở, thường hay xem « sách cung biệt, nài lể nghĩa, mỗi lúc xem « chuyện Dương-giải-Ai với Tả-lá-Đào chẳng « có lúc, nào mà chẳng than dài cùng roi « lụy, khi giữ thành Hả-bị, trong không có « lương, ngoài không binh cữu, cũng muôn liêu « thác dò chúc, ngặt vì còn Nhị-tầu, không « lỗ bồ cho ai, nên chưa dám cắc đầu liêu « mình, mà phụ đều phủ thác, phải tạm gởi « thân, mà lo tương hội ngày sau, mới dây em « quạ Nhữ-nâm mới biết dặng tin anh, phải « lo mà từ già Tào-Công, rồi sẽ phò Nhị-tầu « mà tiêm anh ; Nêu Võ ở hai lồng, quí thân « tru lục, phoi gan trãi mạt, bút tát chẳng « cùng, kinh lạy Đại-Ca, rộng lòng soi xét. »

Trần-Chân lành thơ từ tạ lui về, Quang-Công vào thưa cho Nhị-tầu hay, rồi qua tướng phủ dặng từ già Tào-Tháo. Tháo biết ý Quang-Công, bèn treo tầm bắn hai chù hổ-tí nói cửa. Quang-Công buôn bực trổ vè, dạy những quân ti túng cũ phải sửa soạn xe ngựa cho sẵn sàng, lại dạy những vàng bạc lụa là của Tào-Tháo cho từ àv đèn nay bao nhiêu đều để lại hết thảy, chẳng đem theo món chi cả.

Ngày thứ vào tướng phủ mà từ tạ, lại thầy treo tầm bắn hổ-tí như trước, Quang-Công dèn mày lão cũng không dặng gặp Tào-Tháo, bèn qua nhà Trương-Liêu ; Trương-Liêu lại già đau chẳng ra. Quang-Công nói trong bụng rằng : « ày là ý Thừa-Tướng không muốn cho ta di đó, song chí ta dã quyết di, có lẽ nào mà ở lại nữa dặng sao. » bèn làm một phong thư dể lại mà từ tạ Tào-Tháo. .

Thơ nói sơ rằng :

« Võ từ nhở theo phò Hoàng-Thúc, thê « dóng sòng thác ; lẽ đâu nở phụ ; on mới tuy « dày, nghĩa cù khó quên, nay dè hứa thơ, « ta từ Thừa-Tướng, xin rộng lòng soi xét, « còn những on dư, xin đè lại ngày sau. »

Viết rồi phong lại, nhơn sai người dam dung vào Tường-phủ, một phía thì dam những vàng bạc lụa là niêm bết vào kho, treo ẩn Hồn-thợ-dinh-hầu trên trinh nhà, rồi thỉnh nhì Phu-nhon lên xe. Còn Quang-Công thì cởi ngựa xích-thò, cầm dao thanh-long, xuất lầunh những quân ti túng cũ ngày trước dây xe vược ra cửa Bắc-môn ; kè giữ cửa ngán trở ; Quang-Công giận lắm, trộn mài huoi dao hé lèn một tiếng, kè giữ cửa chạy mài. Ra khỏi cửa rồi, Quang-Công dặn ti túng già rằng : « bạn người dây xe di trước cho mau, thoản có binh theo mặc ta ngán trở chờ có làm rộn cho Nhị-tầu ta sợ. » Ké túng già dây xe cứ dặng quan lộ thẳng đèn.

Nói về Tào-Tháo đang luận việc Quang-Công chưa xong, kè tâ hưu vào dung thư của Quang-Công, Tháo xem xong cả kinh và nói rằng : « Văn-Trường dì rồi ! » Bỗng có tướng giữ cửa Bắc-môn vào báo nói Quang-Công xe ngựa vài mươi người đoạt cửa mà ra, di qua phia Bắc ; lại có quân ở với Quang-Công, dèn báo nói, Quang-Công niêm phong vàng bạc lụa là lại hết, còn mươi người gái tôi cũng đều dè lại, lại treo ẩn Hồn-thợ-dinh-hầu nơi trên trinh ulá, cùi quan linh của Thừa-Tướng ban cấp cũng chẳng

dam theo, chỉ dam theo những quân ti túng cũ và dỗ hành lý ra cửa Bắc-môn di rời, chúng đều sững sờ, có một tướng xông ra vỏ bụng nói : « tôi xin dam ba ngàn binh thiêt kí, theo bát sông Quang-Mô vé dung cho Thừa-Tướng. » Chúng xem ra là Đại-tướng-Quân, tên Thới-Dương, Chánh thị.

Muôn lia muôn trưng hang rồng dữ.
Lại gấp ba ngàn tướng cọp hung.

Muôn biết Thới-Dương theo Quang-Công thế nào, vā nghe hồi sau phân giải.

HỐI THỨ-HAI MUỘI BÂY.

Mỹ-tu-Công ngàn dặm chạy một ngựa, Hồn-thợ-Hầu năm thành chém sáu tướng.

Nói về trong các tướng bộ hạ của Tào-Tháo, bỏ Trương-Liêu ra, thì có Từ-Quảng-kết bạn với Quang-Công rất thiêt, còn bao nhiêu thi cũng đều kính phục, duy có một mình Thới-Dương không ưa Quang-Công, nay nghe Quang-Công di nên muôn theo bắt. Tháo nói : « Chẳng quên chúa cù, & di minh bạch, thiêt nên dặng Tường-phủ, bạn người nên dặng bắt chước. » Nói rồi bèn nạt lui Thới-Dương chẳng cho theo. Trinh-Dực nói : « Thừa-Tướng dải Văn-Trường rất hậu, nay va chẳng từ mà di, việt tho so-sài dè lại, lòn oai Thừa-Tướng, thì là tội rât lớn, nêu đè va di khỏi, sau vê tay Viên-Thiệu, ày là cho hùm thêm vây, chi băng theo mà giết di cho tuyệt hậu hoạn. » Tháo nói : « ta xưa dâ hùa lời, hâ di thât tin, vā lại ai có chúa này, theo làm chi. » Nhơn nói với Trương-Liêu rằng : Văn-Trường phong vàng treo ẩn, tiền của chẳng dù mà động lòng va, lước lộc cũng chẳng dù mà dời chí va, những người như vậy, ta kính mến lắm, nay ta nhâm va di cũng chẳng xa, ta muôn theo mà đưa dón va, dặng kèt cái nhơn tinh, vây thi người phải di trước bảo va dừng lại mà đợi ta, dặng ta dam áo chính bảo và vàng bạc cho va đè ăn di đường, dặng va ghi nhớ vê ngày sau. » Trương-Liêu lanh mang, cởi ngựa di trước, Tào-Tháo dàn vài mươi quân kí theo sau.

Nói về con ngựa xích-thò của Quang-Công, một ngày di một ngàn dặm, thiêt theo không kiệp, ngặt vì mắc hộ tống xe của Nhị-tầu, chẳng dám-cho di mau, nên huân huân mà di ; bỗng nghe sau lưng có người kêu rằng : Văn-Trường chém chém vậy. Quang-Công ngó lại thấy Trương-Liêu giục ngựa thẳng đèn, bèn khiên kè túng nhơn di trước cho mau. rồi dừng ngựa hoành dạo mà hỏi rằng : « Văn-Viên muôn theo ta sao ? » Liêu nói : « không phải, Thừa-Tướng biêt anh di xa, muôn theo đưa dón, nên sai tôi di trước xin anh đợi đó mà thôi, chờ chẳng có ý chi khác. » Quang-Công nói : « dàu Thừa-Tướng có dem binh thiêt kí theo, tôi cũng liêu thác đánh nhau. » Bên dừng ngựa đứng trên cầu mà đợi, giây phúc thấy Tào-Tháo dàn vài mươi phi-kí vừa dễn, sau lưng thi bọn Hùa-Trữ, Từ-Quảng, Vu-Cầm Lý-Điển. Tháo-thầy Quang-Công hoành dạo dừng ngựa trên cầu, bèn khiên chư tướng dừng ngựa lại. Quang-Công thấy mỗi người trong tay đều không có đồ binh khí chi, mới hêt nghi. Tháo nói : « Văn-Trường di sao gấp lầm vây ? » Quang-Công nói trên ngựa nghiên minh đáp lè và trả lời rằng : « tôi khi trước dâ có giao với Thừa-Tướng, nay chúa cù ở bên Hả-bắc, chẳng gấp di chẳng dặng, dâ mày phen vào phù, chẳng gấp Thừa-Tướng, nên phải việt tho cáo-tù, phong vàng treo ẩn, trả lại cho Thừa-Tướng, xin Thừa-Tướng, chờ quên lời hùa ngày xưa. » Tháo nói : « tôi muôn thù tinh với thiên hạ, lẽ đâu di quên lời hùa ; nhưng mè e cho Tường-quân giục dặng thòn thiêu, nên dam hành lý mà đưa. » Tháo nói vừa giức, liền có một tướng bưng một mâm vàng ròng dam dung trước ngựa. Quan-Công nói : « mày phen mòng on ban cho, nay còn dù dùng, xin đè vàng ây lại thường cho tướng sĩ. » Tháo nói : « chúc vật mọn mà dến công ơn lớn, xin chờ thời từ. » Quang-Công nói : « nhọc ra chúc công, có dù chí mà nói dền. » Tháo cười rằng : « Văn-Trường thiêt là người nghĩa sĩ,

giận vì ta vò phước nêu cẩm châng dặng, nay ta có dam một cái áo cầm bão, cho thỏa tặc lồng, bèn khiền 1 tưống xuông ngựa hai tay dam đèn đứng. Võng-Trường sợ e sanh biêng, châng giám xuông ngựa, lây cây thanh long với khêu áo cầm bão, vắc lên vai, rồi giay ngựa, lại từ tạ Tào-Tháo râng: « mông ơn Thừa-Tướng cho áo cầm bão, ngày sao xin sẽ gặp nhau. » Nói rồi bèn giục ngựa cứ phía bắc mà di Hứa-Trữ nói: « người ây vô lè quá sao không bắc va? » Thảo nói: « và có một người nốt ngựa, ta hòn mây mươi người, lè nào và châng nghỉ, lời ta dã hùa ra, châng nên theo nưa. » nói rồi bèn giàn chúng trở về, noi gioc đường than tiếc vân Trưởng châng cùng.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Tri sanh dà điệu.

Hôm ngày răm tháng giêng Annam Bồn-quán có dặng tin NGUYỄN VIỆT KHUÔN, là người có viết cho Bồn-quán, in một ít bài khuyên thề; người này ở làng An-hóa, xứ Cái-váng thuộc về tinh Mỹ-tho; mới qua đời hồi 11 giờ, tối ngày 14 tháng giêng năm Quý-não.

Nay Bồn-quán gởi ít lời gởi ý chia huân cùng gia quyên người và tờ lòng ái khích cho kè hưu tâm đồng chí thương đời.

Ký duyên xảo ngộ.

(tiếp theo)

Bà Đàm-Thị nói: « Nay phải cho mai nhơn qua rước dâu về, mà đừng cho bên gái hay rằng con mình đau, khi rước về xong rồi, như may mà con mình mạnh dặng, thì chọn ngày khác mà cho nó hiệp cần, nếu châng mạnh dặng thì mình nuôi lấy dâu cũng như con gái mình vậy có hại chi. » Lưu-ông tánh thiệt thà, thấy vợ nói làm vậy thì nghe theo.

Châng dè ó lén Lý-Vinh là đưa bắt lương, hay bưng móc việc người, nhà ở khich vách, nguyên nó muôn ngày mua một căn nhà của Lưu-ông dặng nói nhà ra cho rộng, ông ấy không chịu bán, mới sanh cừu oán, vậy nên nó lập tam dã sẵn, chờ cho nhà Lưu-ông có chuyện chi, mà báo chơi cho bồ ghét; khi nó hay dặng việc ây thì mừng, bèn vội vã qua bên nhà gái mà mét rắng Lưu-Bộc đau nặng lắm, bà phâ định việc gả con lại dã, nên bà gả bát tử, theo như Lưu-Bộc có bé nào thì bà liệu làm sao. Khi bà Tôn-quâ-Phu nghe nói rắng đau nặng, bèn lật đật sai bà vú di mời mai nhơn là Trương-lục-Tàu dèn nhà mà hỏi, bà mai mùdu nói giàu, lại e Lưu-Bộc có bé nào thì bà Tôn-quâ-Phu cản trách mình, muôn nói thiệt thì lại sợ bên nhà Lưu-ông giận, nên ngập ngừng chưa kiếp nói, bà Tôn-quâ-Phu lại càng thêm nghĩ hỏi, lại càng gấp, bà mai giàu không dặng, phải nói rắng có đau, mà không hề chi, thương hajc cầm cót chúc định, hể cưới vợ về rồi, nó mừng thì nó mạnh, có, hé chi mà ngại. Bà Tôn-quâ-Phu nói: « Tôi nghe nói nó đau nặng lắm sao chí còn gặt tôi làm chí; vậy thi chí vê ná nô lại với bên trai, như Lưu-Bộc nó có đau, thì tôi huân ra một ít ngày chờ chờ nó mạnh rồi sẽ chọn ngày khác, và lại con nó còn thơ đã cũng châng với chí. » Bà Mai nghe nói liền u tả ra vẻ, vừa bước ra khỏi cửa, bà Tôn-quâ-Phu chạy theo kêu lại mà nói rắng: « tôi cũng biết chí châng hê nói thiệt với tôi bao giờ, và thi tôi cho bà vú theo chí qua bên trước, là có cho lưỡng chon già, sau là thâm rẽ tôi lưỡng thề? » Bà Mai nghe nói xứng sờ; mới tính trong bụng rắng, nên để bà vú theo qua bên việc để lậu ra, nên kiêm đều mà gán trổ, châng cho bà vú di theo. Tôn-quâ-Phu không chịu, cù biếu bà vú di hoài; bà mai châng biết làm sao nên phải để cho bà vú di theo. Qua dèn nhà, Lưu-ông lật đật ra rước, bà Mai mới tính gởi chí vú, bèn nói rắng: « Thời chí đừng dây dài, tôi một chúc. » nói rồi bèn chạy tới trước nói với Lưu-ông rắng bên nhà gái có bà vú quí thăm Lưu-Bộc coi đau khinh hay là trọng. « Lưu-ông chung hưng, mới trách bà Mai sao có di theo về làm chí. » Bà Mai nói tôi kiêm đều

gần trổ hết sức không dặng, họ nồng nồng quyết một qua coi cho biết bình Lưu-Bộc mà thôi. Lưu-ông không biết làm sao, phải mời bà vú vào, mà để ngồi nơi nhà ngoài đó, rồi chạy vào nói với vợ rắng: « Cha chả, mụ ôi! bén gái họ sai bà vú qua coi con la-dau nặng hay nhẹ đó, mụ liệu làm sao? » Đàm-Thị nói: « Ông khéo thì thôi, chuyện chi mà hơ hải giữ vậy, hãy để cho tôi tính cho; nói rồi bèn kêu con gái là nàng Huệ-Nương mà dặn rắng: « Con hãy đi dọn dẹp một cái phòng riêng cho sạch sẽ rồi để dỗ cho mẹ. » dẫu rồi bèn chạy ra, ra mắt bà vú.

(Sau sẽ tiếp theo)

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt.

Chuyện hai anh khùng.

Ngày kia một anh thầy chùa với một chú thay pháp đi qua xóm nọ làm đám, mà lành hai ảnh cũng khùng khùng. Giữa dâng gặp nhau, phần đường xa lại vắng, nên hai chú chàng vừa thây nhau liên hồi mới biết cũng đi một đường. Hai ảnh mang vâ và nói chuyện: « Đi một đôi, lại gặp anh nhà què. Anh này vừa thây hai chú thây liền lày khăn xá sá dắt và bảm thay di chơi. »

Hai anh thầy cũng đều gặt đầu, rồi nói chuyện kia chuyện nọ. Song một chặp anh thầy chùa vút hồi chú thay pháp rắng: « Tôi đù thay, vây chờ thằng cha hối này đó nô xá ai? » Chú thay pháp liền đáp lại rắng: « nô xá tôi chờ xá ai. — Anh thầy chùa mới nói xung lên nói: thay nói bậy, nô xá tôi, chờ nó đương có thèm xá anh. »

Hai anh thầy mới cãi lè với nhau, ban đầu còn rầy, sau lại đánh nhau lò dâu lò ốc, a lồng lèn. May bùa ấy áp gân đá kỵ yên, có qui viên cùng các chức tư dinh đồng đầy, ôn dương trà rượu, bồng nghe là lèn, anh cãi tòng mới dạy trưởng ra bắt vào. Trưởng ra gặt hai anh thầy vào. Chú xá mới hỏi dưa có làm sao mà đánh lộn cho tôi đáp đầu dập dc như vậy.

Hai anh thầy mới tò thiêt sự di làm đám gặp nhau giữa dâng, việc cãi lè về chuyện anh nhà què xá và xip làng xú.

Trong dỗ đều cười rộ. Anh cãi tòng nghe thì biết là dố dien, lại luồng cuộc vui, mới nói nhủ với chú xá. Chú xá liền nói rắng: « may gặp việc hai thay, làng tôi cũng vị tình hays để cho tôi tính cho; nói rồi bèn kêu con gái là nàng Huệ-Nương mà dặn rắng: « Con hãy đi dọn dẹp một cái phòng riêng cho sạch sẽ rồi để dỗ cho mẹ. » dẫu rồi bèn chạy ra, ra mắt bà vú.

Chú thay pháp và anh thay chub, liên chiu, Anh thay chùa giành nói trước mới khỉ sự rắng: thura việc làng tên tôi thiêt là thay Sóc, mà ai này đều kêu tôi là thay Sóc dien bởi chuyện sau này:

Năm kia tôi di làm đám tại Bình-sùng, chủ đám có cho tôi một cây vải dà, biếu dem về mà may áo may quần. Tôi dem vải vê, mà mò phat, bón phân tu tri, thi không chịu đỗ chí không tinh tần, tôi sợ thợ nhượm họ bồ dưới dắt chó mèo nó làm đor, nên tôi dem xuông sòng giặt dôi ba hiệp Giặt rồi, lôi mới dem cẩn ra trước sân chùa mà phai. Tôi ngồi coi chừng một hồi, tôi mới vò nghĩ dặn mày ông dạo coi dừng cho chó mèo chun qua chun lại dụng đor vải di. Tôi vừa day lưng con chó ở đâu vùn chạy ngan qua sân. Không biết nó có dụng tôi vải không. Tôi mới hỏi mày ông dạo, mày ông cũng nói không có dụng. Tôi không tin, vây muôn cho biết chắc tôi mới cuồi xuồng, già đor côn chó bò qua bò lại dưới cây vải, và hỏi mày ông dạo coi tôi có dụng tôi vải không. Mày ông nói không có dụng. Tôi mang quâ, tôi lật đật dem vải vâ, song một chặp tôi nghĩ lại giục mình, vì con chó nó có đuôi, tôi mới lèy cái lưỡi liềm cột sau đích tôi già như dưới chó rồi cũng bò qua bò lại ngót ngoát đuôi. Chuyện này mày ông dạo nói dụng vải.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-phục-Lê.

Thần tượng diển ca tự

Tạo hóa sinh người, dà có noi định liệu,
người người ai cũng hình thể như nhau mà
không ai giống ai bao giờ ; bởi vậy từ xưa đến
nay kèo ngù người hiền đều có tướng mẠng
thầy cả. Tướng mẠng là chỗ cội rẽ cho người,
nên, hư, sang, hèn, sống lâu, chết yêu, tất
cũng biết xâu cung tướng cho người huênhahn ;
bởi vậy cho nên có câu rằng : Hữu ư trung
tất bình ư ngoại ; chẳng phải một phương Đông
nấy hay tinh tướng mẠng mà thôi, cho bén
phương Tây cũng là cả thê giới này cũng vậy.
cho biết rằng khuôn linh duc nǎng mọi người,
ai ai cũng là chau thân, sao mà lại khác. « Nhờ
lại Ca trù có câu : kèt cuộc lại » mỗi người
riêng mỗi kip là phải lầm.

Bởi rứa nên các dẳng thánh hiền dà lù thi
niêu chỗ mới bày ra sách tướng bộ nấy bộ kia,
luận dà chỉ lý thì ai cũng bởi ngù quan, ngù
nhạt làm dấu

Đã biệt trong đời muôn việc là do nơi tiên
định rồi, ày là kèo ngù phu ngù phu thi không
cang, vì dèn dầu bay dó ; chỗ dèn bực hiến sỉ
chẳng lẽ không biết trước hơn mây bực ày sao ?
Cũng bởi biệt, nên có nhơn hay biết người
mà dài theo tảng thứ ; ngibí cũng chẳng khó
chi cho mắt xem người, mà lè hiến dài sỉ là
xem cho kỳ tướng người thi dù. Làm người
cho biết tam giáo cữu lưu mới cho là lịch sự.
Đều mới luận thi tướng vong cầu, nhưng mà
hữu iết cho kẽ lưu tâm thí nghiệm mà coi.

Nhơn ngày rồi rảnh thày cuôn sách tướng
nôm nấy của ai làm thi không rõ, mà ta sang
di chép lại hồi lúc thiêu niém cũng nhiều lần,
chừng lồi nầy coi lại cũng khá khen cho kẽ
dịch rất công trình, nên biện lại mà in ra cho
người hưu tâm nhán lầm, chỗ khá ché bài ;
chẳng phải sức làm mà có cặp. Cẩn tự.

Liêu trang ina y diển ca

Liêu trang thấy học tinh chuyên,
Diển làm một bồn hưu truyền hau lai,
Công thấy đèn sách hôm mai,
Ma y mươi tưống không sai vừa mươi ;

Lại xem bộ vien tướng người,
Ngù quan, ngù nhạt tốt tươi đường nào ?
Mày người ăn ở ô ào,
Trai thời goá vợ gái sao goá chồng !
Đòn bà mà giữ phòng không,
Mỗi như thời lửa không chống vào ra ;
Gái mà lánh hão nguyệt hoa ;
Má dáo bùng thụng thiệt đà lầy trai.
(Sau sẽ tiếp theo)
Giao-hoa i hòn : Trần-dat-Chi

Lời rao

Lời kính rao cho chư vị Qui-Viên đang
hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì
tại đường Boulevard Charner, số 95, (tục
danh Kinh-lập bánh rất tốt, làm bột mì
Langsa rồng, chẳng có pha, xin khi mua
cho cần thận kèo lộn bánh của chèc ;
lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt
và bánh mặng ngọt lầm.

Lại có bán đủ thứ rượu Langsa như
hạng ngọt mát bồ ; giá bán rẻ hơn
chỗ khác ; có Café, sữa bò Chocolat dùng
sữa mai và chiêu,

Vậy như viên quan quý khách có rảnh
xin đèn quán tôi, trước chơi sau giúp
người đồng ban với nhau làm cho nên
việc lâu dài.

(PIÈRRE LÊ-XƯƠNG-NGÂN

Có người muôn bán một số ruộng rải
tại hạt Sóc-trăng, ruộng ày khẩn dặng 13
năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm
hơn vài ngàn già lúa ruộng, bón phía đều
rạch giữa có khai kinh dâ lầu, mỗi kỵ
dòn dặng 4, 5 piuon lá tau, phía rạch-cù
dòn làm rây tót lầm, đã có hơn 30 tâ điểm
ở, chả nào cũng khá, khôi giüm ăn, có lòn
rồi một miềng vướn sắn sàng, 5. cắn
vựa càt sắng, bán giá nhẹ, ai muôn mua
dòn do Bồn-quán mà thương nghị.

LỜI RAO

Nhà quan tây và café mới lập tại Cho-lon,
đường l'Avenue Jacareo.

Kính rao cho chư vị Qui-Viên quý-khách
đang rồ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có
bán rượu ngọt mát bồ ; và có cơm
lày mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch
sẽ ngọt béo, vị vân đúng mực, như nhà
hàng của người Langsa ; lại có dặm đồ ngọt
khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi
tuần, hơn ngày thường ; nghĩa là có bánh
ngot và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1. \$ 40
Giá 15 cachets 15 00
Dùng trọn tháng 50 00
Như muôn dùng cơm khuyn xin phải cho
hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng
mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và
quí khách muôn yên ấm, xin tỏ trước dặng
sữa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3. \$ 00
Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh
ngot, hoặc tiệc dặm cười, tân gia chi, xin đèn
tô dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính
xin chư vị doai chút tình mọn với tôi, là người
bồn-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy
dẫn tôi thi cầm ơn lầm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soo-Nam-ký.

Tại Thủ-dức nơi nhà ông CANAVAGGIO,
là chủ nhứt-trình Nông-cổ-min-dám, có bán
những trầu dực, trầu cát, và bò lâm, bò xe
tót. Ai có muôn mua những vật ày để dùng làm
ruộng, kéo lúa thi đèn tại nhà ông ày mà mua.
Trâu bò tốt mà bán rẻ.

Ngày 13 Févier 1803.

GIÁ LÚA GẠO		VĨNH-LONG	CÓ-CỘNG	BÁI-XU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đèn nhà máy.....		2 \$ 90	2 \$ 90	3 \$ 00
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ	5 Phấn thóc			
134 cân hay là 60 kilos	trong 1 trăm	3 91	3 91	4 06
700.....	10 *	3 85	3 85	4 00
Vào bao sắn, khởi thuê.	15 *	3 80	3 80	3 95
	20 *	3 75	3 75	3 90
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo dân súng và tốt xấu.			

CƯU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và
các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng,
truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tú-thơ
chữ như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng,
giày dỗ, cảng viet, ngồi viet, mực, thước,
văn vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.
Nội hat ai có sữa tủ-sắt, mây may, xin
rước đèn nhà, thi sẽ giúp cho, chẳng tiêt
công lao. sô phi không nài nhiêu it.

Nhà có may mây, may y phục tây và
đồ trắng Annam vải tốt, ai muôn đặt may
tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn
chỗ khác.

Paul Chúc, chủ Café-Saigonais tại đường
d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan
quí khách rồ, chỗ café mới lập đây, bán
đồ thứ rượu Lanza ngọt, ngọt mát bồ ;
giá bán rẻ hơn chỗ khác ; có café, sữa bò,
chocolat dùng sớm mai và chiêu ; lại có
phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ. — Tôn-
Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đèn
chỗ người bồn quốc cùng nhau, mà giúp
cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI
ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá....	6 \$ 00
Tuồng Sơn-hậu cuộn nhứt.....	0 20
Sơn-hậu cuộn nhì mới có giá cũng.....	0 20
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Kim-thach-kỳ-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiều.....	0 30
Tục-ngữ Cờ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Điều-bành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bùu-giám cuộn thứ nhứt	
Vá cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bách-viên.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hat mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chở ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO
(1903)

NGÀY LÀNGSA	THANG HAI LANGSA		THANG GIENG ANNAM		NGÀY LÀNGSA	THANG HAI LANGSA		THANG GIENG ANNAM	
	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM		NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM
1	DIMANCHE.....	4	CHÚA NHỰT.		16	Lundi.....	19	Thứ hai	
2	Lundi.....	5	Thứ hai		17	Mardi.....	20	Thứ ba	
3	Mardi.....	6	Thứ ba		18	Mercredi.....	21	Thứ tư	
4	Mercredi.....	7	Thứ tư		19	Jeudi.....	22	Thứ năm	
5	Jeudi.....	8	Thứ năm		20	Vendredi.....	23	Thứ sáu	
6	Vendredi.....	9	Thứ sáu		21	Samedi.....	24	Thứ bảy	
7.	Samedi.....	10	Thứ bảy		22	DIMANCHE.....	25	CHÚA NHỰT.	
8	DIMANCHE.....	11	CHÚA NHỰT.		23	Lundi.....	26	Thứ hai	
9	Lundi.....	12	Thứ hai		24	Mardi.....	27	Thứ ba	
10	Mardi.....	13	Thứ ba		25	Mercredi.....	28	Thứ tư	
11	Mercredi.....	14	Thứ tư		26	Jeudi.....	29	Thứ năm	
12	Jeudi.....	15	Thứ năm					Tháng hai Annam	
13	Vendredi.....	16	Thứ sáu		27	Vendredi.....	1	Thứ sáu	
14	Samedi.....	17	Thứ bảy		28	Samedi.....	2	Thứ bảy	
15	DIMANCHE.....	18	CHÚA NHỰT.						

NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Người bón quác
một năm.. 5 \$ 00
sáu tháng. 3 00

Tại Đông-dương
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$ 00
sáu tháng. 5 00

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

Chủ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH
Tự DÙ-Thúc
ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.

ANNONCES

1^a Page le centimètre \$ 1.50
2^a Page le cent..... \$ 1.00
3^a Page le cent..... \$ 0.80
4^a Page le cent..... \$ 0.60

SAIGON.

LÓI RAO

Ai muôn mua nhựt-trình, hay là in việc chỉ vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghiệp, chớ có gởi cho chó ông Canavaggio nữa.

Bồn quán cáo thiệp

Bồn quán chủ bút có cáo lối với chư vị tôn bằng cùng qui-hữu, rằng mặc di cuộc đầu xảo Hà-nội, chừng một tháng; nay mới về, nên rao cho chư vị hay và xin miếng chàp sự trè nài về cung hỉ tân xuân cho các bạn qui. Vẫn cũng còn xuân tiết, mau tay kinh ít lời chút tân-xuân,

vang sự như ý, cho chư vị trong năm nay.

Tôi hứa cùng chư qui-hữu, thì tôi phản v
lời; tuy Nam-kỳ cùng Bắc-dịa chặng xa, mà
dàng lui tới non sông cách trở, bồn-dêm ngày
sóng gió, thêm say sóng thô hoái, không ương
ăn cùi một năm trơ, chờ đèn chớ mới-lên-xu
la, lại gấp thêm mùa lạnh dông hăng-chang
khác tàu. Vì những đều nhạc ày, nên phải gửi
cho dâng công, xem phân minh cuộc xáo-dâng
hay, tôi ráng thuật cho y sự thê.

Vậy dầu nhạc mây, mà dặng đều hữu ích
tôi ráng làm cho bạn xem vui, kỳ tới tôi sẽ
khởi hành, Hà-nội đầu xảo luận.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Quang-Công, từ biệt Tào-Tháo rồi, bèn Quỳ ngựa theo xe Nhị-tầu; đi hơn ba mươi dặm mà chẳng thấy xe, Quang-Công nghỉ sơ, bèn giục ngựa bỗn phía di tiêm, bỗng nghe trên núi có người kêu lớn rằng: « Quang-tướng-Quân xin ngừng lại. » Quang-Công ngó lên thấy một người nhô trai, mặc áo gấm bích khăn vàng, cầm thương cởi ngựa lại có một cái thù cắp treo nơi cõi ngựa, dàn hòn trăm quân bộ chạy bay xuồng; Quang-Công hỏi rằng: « Người là người chi vậy? » Người nhô trai ày bỏ thương xuồng ngựa quí lạy nói dưới đất. Văn-Trường e giao trả, gõ ngựa nghiêm dao mà nói rằng: « Tráng-Sĩ hãy nói tên họ. » Người ày đáp rằng: « Tôi là người ở dãy Nhuong-dương, họ Liêu tên Hóa, tự Nguon-kiem, nhơn dời loạn nên trốn nỗi giang hồ, tự chúng hòn trăm trăm người cướp giục mà ăn; mới đây đóng bọn với tôi có tên Đô-Viễn, di tuấn dưới núi bèn bắt lầm hai vì Phu-nhơn dem lên núi, tôi hỏi kẻ tùng già mới hay là vợ của Lưu-hoàng-Thúc, và lại tôi nghe có Tướng-quân theo hộ tống, nên tôi muôn dưa xuồng, Đô-Viễn buông lời chẳng tuân, bị tôi giết thãc, nay dem dấu dung cho Tướng-quân dặng think tôi. » Quang-Công nói: « Nhị Phu-nhơn ở đâu? Hóa nói: « còn ở trên núi. » Quang-Công nói: « phải dam xuồng cho mau. » trong giây phúc liền thấy hòn trăm người dày xe xuồng, Quang-Công xuồng ngựa gác dao, vòng tay nới trước xe mà hỏi thăm rằng: « Nhị-tầu sợ lầm chẳng? » Nhị Phu-nhơn nói: « nêu không có Liêu-tướng-Quân bảo toàn thì đã bị Đô-Viễn nó làm nhục rồi. » Quang-Công lại hỏi kẻ tả hữu chờ Liêu-Hoa cứu Phu-nhơn thế nào? kẻ tả hữu nói: « Đô-Viễn bắt dam lên núi, lại muôn chia cho Liêu-Hoa mỗi người bắt một bà

Phu-nhơn mà làm vợ; Liêu-Hoa hối ra nguyên do lại đem lòng kính phục, Đô-Viễn chẳng nghe, nên Liêu-Hoa giết đi. » Quang-Công nghe nói bèn lạy tạ Liêu-Hoa. Liêu-Hoa muôn dam cà bọn theo dưa Quang-Công. Quang-Công nghỉ thám trong bụng rằng: người này vốn cũng bọn Huynh-Cản sót lại chẳng nên làm bạn bèn kiêm lời mà từ đi. Liêu-Hoa lại lạy dung vàng lụa. Quang-Công cũng không chịu; Liêu-Hoa từ biệt, dàn lừa về núi. Văn-Trường thuật việc Tào-Tháo cho áo chính-bảo lại cho Nhị-tầu nghe, rồi hỏi xe đi cho mau. Đi đèn trời tối, bèn vào xóm kiêm nhà mà nghỉ. trong nhà có một người già, đầu râu bạc trắng, ra rước và hỏi rằng: « Tướng-quân tên chi họ chi? » Quang-Công vòng tay và đáp rằng: « Tôi tên Quang-Mồ, là em của Lưu-Huyền-Đức. » Ông già nói: « vậy có phải là Quang-Công mà chém Nhan-Luong Văn-Xù dã chẳng? » Quang-Công đáp rằng: phải. Ông già mừng lắm, bèn mời vào nhà. Quang-Công nói: trên xe cộ có hai vì Phu-nhơn. Ông già lật đặt bảo vự con ra rước, hai vì Phu-nhơn vào nhà ngồi an. Quang-Công vòng tay đứng một bên; ông già mời Quang-Công ngồi. Quang-Công nói: « Nhị-tầu ngồi trên tôi đâu dám ngồi. » ông già bèn khiên vự con mời hai bà Phu-nhơn vào nhà trong thiêng dải, còn mình ngồi nhà ngoài mà dãi Quang-Công. Quang-Công hỏi tên họ, ông già nói: « Tôi họ Hồ tên Hóa, làm quan Nghị-lang do vua Huân-Bề, hưu tri về làng, nay lai co thăng coo trai tên Hồ-Bang, làm chư Tùng-sự ở bộ hạ với Vương-Thực là quan Thái-thú dắt Vinh-Dương, nêu Tướng-quân. đường này thi lão xin gởi cho con lão một cát thơ. » Quang-Công chịu.

Ngày thứ ăn cơm sớm mai xong rồi Quang-Công thỉnh Nhị-tầu lên xe lại lầu tháp của Hồ-Hoa, rồi từ biệt mà đi, nhậm Lạc-dương thẳng đèn, di đèn một cái ái tên là ái Đông-lành, người tướng giữ ái

là Không-Tú, lanh năm trăm binh giữ ái; ngày ấy Quang-Công hộ tống xe đi ngan qua ái. Quân sĩ vào báo cho Không-Tú bay. Không-Tú ra rước, Quang-Công xuồng ngựa đáp lễ. Không-Tú hỏi: « Tướng-quân di đâu? » Quang-Công nói: « ta từ Thừa-Tướng qua Hà-bắc tiêm anh ta. » Tú nói: « Hà-bắc, Viên-Thiệu là kẻ thù địch với Thừa-Tướng; nêu Tướng-quân đi qua đó ái có văn-bằng của Thừa-Tướng chớ? » Quang-Công nói: « ta nhơn gập ái, nên chẳng kịp xin. » Tú nói: « nêu không văn-bằng thì phải đợi tôi sai người bám với Thừa-Tướng rồi sẽ cho đi. » Quang-Công nói: « nêu đe di bám, e trễ ngày giờ của ta chẳng. » Tú nói: « cứ theo phép luật thì phải vậy. » Quang-Công nói: « người chẳng cho ta qua ái sao? » Tú nói: « người muôn qua ái, phải đe gia tiều lại kèm tin. » Quang-Công giận lắm, huơ dao đèn giết Không-Tú; Tú lui vào ái, nỗi trống nhóm binh, mang giáp lêng ngựa xông ra phạt lớn rằng: « người dám qua ái sao? » Quang-Công bảo xe lui ra, rồi giục ngựa huơ dao đèn đánh Không-Tú. Tú dựng thương xộc đèn, hai ngựa vừa kẽ chì một hiệp, Quang-Công xuồng một dao, Không-Tú nhào xuồng ngựa; chúng quân dỗ chảy. Quang-Công kêu rằng: « quan sỹ chờ chay, ta giết Không-Tú là cực chẳng đã mà thôi, chờ chúng người vô cang, ta mượn miệng chúng người mà truyền báu lại với Thừa-Tướng. » Không-Tú muôn hại ta, nên ta phải giết. » Chúng quân đều lay, nới trước ngựa. Quang-Công bèn phò xe Nhị-tầu ra khỏi ái; nhậm Lạc-dương thẳng đèn, sớm dã có quân sĩ vào báo cho Hàng-Phước là quan Thái-thú dắt Lạc-dương bay. Hàng-Phước lật đặt nhóm chúng tướng thương nghị. Nha-tướng là Mạnh-Đán nói rằng: « ya dã không có văn-bằng của Thừa-Tướng, thì tức thị là tròn, nêu không đương trả ái phải bị tội. » Hàng-Phước nói: Quang-Công là tướng mạnh, Nhan-Lương, Văn-Xù còn bị va giết thay,

nay chẳng nên lây sức mà đánh, phải dùng kè mà bắt va. » Mạnh-Đán nói: « tôi có một kè rất hay, trước phải đóng cửa ái cho chắc, đợi va đèn thi tôi dàn binh ra đánh với va, rồi già thua chạy dặng dụ va theo, ông phải dùng tên lén bắn va, nêu Quang-mồ sa ngựa, tôi bắt mà giải về Hứa-dô, át đặng trượng thường. » Thương-nghĩa vừa xong, bỗng có người báo nói Quang-Công đã dã. Hàng-Phước mang cung dài tên, dàn một ngàn người ngựa dâng ra nơi cửa ái, rồi ra hỏi rằng: « ai đó vậy? » Quang-Công trên ngựa nghiêm minh đáp rằng: « ta là Hán-tho-dinh-hầu, Quang-mồ, xin mượn đường mà qua. » Hàng-Phước nói: « có văn-bằng của Thừa-Tướng chẳng? » Quang-Công nói: « nhơn việc gấp chẳng kịp xin. » Hàng-Phước nói: « tôi vung mang Thừa-Tướng, trấn thủ chỗ này, chuyên có một việc tra xét kè gian, tè qua lại, nêu không có văn-bằng thì ái là tròn. » Quang-Công giận nói: « ái Đông-lành Không-Tú đã bị ta giết, người cũng muôn thác nữa sao? » Hàng-Phước nói: « có đĩa mõ, ra bắt va cho ta, coi. » Mạnh-Đán ra ngựa hùi song dao đèn đánh với Quang-Công. Quang-Công bảo xe lui ra, rồi giục ngựa lước đèn; Mạnh-Đán đánh chẳng dặng ba hiệp, quay ngựa bỏ chạy. Quang-Công đuổi theo. Nguyễn Mạnh-Đán có ý dụ Quang-Công, chẳng để ngựa Quang-Công chạy mau, đuổi theo vừa kiệp, hoặt mọi dao chém làm bể đoạn. Quang-Công gõ ngựa trở lại. Hàng-Phước nấp nơi cửa, ráng sức bắn mõi mũi tên, trúng cánh tay trái Quang-Công. Quang-Công cắn tên mà đục ra, máu chảy giấm đê, rồi giục ngựa chạy bay đèn đánh Hàng-Phước, phả tan chúng quân, Hàng-Phước tránh chẳng kiệp, bị Quang-Công xuồng một dao đứt sá từ đầu tới vai té nhào xuồng ngựa, giết tan quân sĩ, lại cắt giáp mà rít chổ mũi tên, rồi bảo hộ xe mà di, nới đòn dặng e người lén hại, chẳng dám buồn dài, di luôn và

dêm riết qua ài Nghi-Thủy. Tướng giữ ài là người ở Tinh-Châu, họ Biện tên Hỷ, đánh bắng chùy lưu tinh giải lầm. Cũng là bọn Huỳnh-Cân sót lại, sau đấu Tào-Tháo. Tháo sai ra giữ ài.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Tặng Nguyễn-khắc-Huê

Xem dâu xảo Ton-Kin về.
(Le 24 Décembre 1902)

Mảng người di hội, dắt Đông-kinh,
Cuộc lớn thi đồng hả một mình;
Rò lại tròng xanh xem mới rõ,
Nhìn ra chí cả đáng công nhìn;
Muôn ngàn thè giải dua khôn khéo,
Bé bện trán ai sánh hiển vinh;
Kinh tặng bạn biến vui mắt thầy,
Một Huê biết dặng cũng như Ninh.
Thiền-học Lương-dù-Thúc dồn

Hậu thực:

Như Ninh di cũng đã gần về,
Rộng thầy át còn cũng rộng nghe.
Trí thức nào người trong cuộc xảo?
Ngồi tròng xin lặng lẽ iải quê.

Le. 10 Février 1903 — N. K. H.

Văn phòng yêu thuyết.

Lời tục Annam nói rằng: « Vết giã vay lúa, không vát giã vay chũ. » Ày là lời nói khoe mình có tiền chẳng cần gì phải hay chũ mà làm chi. Ày cũng là lời nói tung dó mà thôi. Xét ra như đã có tiền mà thêm hay chũ thì là hại chi sao! Có phải là mình gầm mà lại thêm huê chẳng! Ai thầy mà lại chẽ? Ai nghe mà không ngóng.

(Sau sẽ tiếp theo)

Võ-tranh-Quí.

Hữu văn có hai nghĩa khác nhau xin chờ hiểu lợn. Một nghĩa có đồng tiền, một nghĩa có biệt chũ. Hai cái đó nhâm cái nào để có và chắc chắn hơn. — Làm cho có tiền, cho giàu có lớn chẳng phải là mình được. — Ày cũng tại nơi trời để dành phần; song xét cho chí lý thì tiền tài là thân ngoại chí vật, còn mệt không chứng. Hoặc phải bị người ganh ghét tranh dành bê này tiê khac, hoặc trộm cướp tung hoành, xem ra có của nhiều cũng chưa sướng gì cho mày. Có câu: « Tài đa lụy thân. » Có của chẳng phải là có phước luon, và lại là đều không để kiêm: « Phù nhì khà cầu già tuy cháp tiền chí sĩ ngờ diết vi chí. » Lời Thánh đã có nói đó, làm người hả di cương cầu mà không nghe sao.

Đen như việc biệt chũ thông kim bát cổ, là đều không phải khó kiêm và có rỗi thi không ai dực của mình cho được bao giờ. Mình chẳng muôn mà thôi, chờ muôn thi phải được: « chí công mài sắt, cháy ngày nén kim. »

Người Langsa phần nhiều hay chũ hơn người Annam lắm, cho dùn bà cũng không phải dốt nát như dòn bà mình. Vì có nào! — Là vì thuở nhỏ đều vào trường, có thè nhiêu thi học nhiều, bằng ít thi học ít, nhiều ít cũng có biết. Lớn lên chẳng hề khi nào bỏ cái đều mình đã học mà không bối bờ thêm. Có công việc thi thời không nói chí, chờ rảnh thi chẳng coi cái này cũng coi cái khác, hoặc sách hoặc nhựt-trình, không bỏ qua chút nào. Xa chơi có giờ, chẳng phải như mình muôn chơi giờ nào cũng được, muôn ăn khi nào cũng xong.

(Sau sẽ tiếp theo)

Làm khôn cả phồn sanh đại

Bưa nọ tôi đi dạo chơi lối đường ngắn khe lừa Mỹ-tho, thấy một chú chét đánh lộn với một bà già Annam, tôi tộc mạch đứng đứng chon lái coi chơi, ban đầu tôi ngờ là người dung, sau nghe lại mới rõ bà già đó là mẹ vợ hú chét ấy. Thương hại cho bà già ấy, già và sức lực là bao nhiêu, mà trong con giận cũng ráng chờn vờn theo mà kéo chú rẽ chét. Còn chú rẽ, miệng thì tiêu na má, tay thì xô, dáng thì đẹp; bà già té lén té xuồng, la làng mồi, trong nhà vợ chú chét nóng ruột, vì thấy chồng đánh mẹ làm vậy, nên chạy ra nói lè giáp chí đó, lại bị chú chét đánh cho vài hóp tai; mẹ chí vợ cũng nóng ruột chạy ra kề quố roi cũng bị đánh luon. Té ra cả ba mẹ con cũng đều bị chú chét đánh dùa hết, ày cũng nên gọi là tuồng Tam chiến chú chét.

Và lại tôi thường nghe người Annam ta hay nói: Khó khách hon giàu Annam, là ý chí vậy? Cũng bởi có một hai người may mà gâ-con nhâm cho chúa-tâu, hoặc tài-phú, xưng tên, thi con dặng ở không thong thả, rồi nhiều người khác thay vây tướng hế gâ con cho chét thi dặng sung sướng, nên ham đưa nhau mà gâ con cho chét; còn như mày chí vò phước lè nhâm chét trống cãi, bán xương xáo, đậu hủ, keo, côn vân vân.... Thi coi mày chí ày có phải vui thân mà di gánh hó không? Ày vậy thi cũng chẳng nên gọi khó khách hon giàu Annam. Lại tôi cũng thấy nhiều khi chú chét hế giàu rồi, thường bay làm mặt chúa-tâu, chẳng coi cha mẹ anh em bên vợ ra gì hết, hế thày cha vợ đều thi hỏi: « hó lồng giù ăn cơm chưa? chùa ăn ra dâng sau mìn a, ày vậy thi lè nghĩa chú chét ở đâu? Lại cũng có nhiều khi chú chét có lâm lõi đều chí thi người Annam ta nhiều người lại hay nói thày nó, chét khách biết chí mà cháp. Tôi hỏi, ày chở sách vở bồi đầu mà có cho người nước mình học đó? Có phải là bồi bèn tàu

mà ra không? ày vậy thi lè nghĩa cũng bởi bèn Tàu mà ra chở, sao nói chet khách không biết chí mà cháp; cũng bởi nhiều người thầy tiến bậc nhiều thi ham, nên bỏ qua đều lè nghĩa. Còn tôi thường hay tới lui nhà người Tàu, thầy họ ở với nhau cũng là phân biệt tôn ty lắm, mà sao họ lại ở với người nước mình làm vậy? Theo ý tôi siễn nghĩ, thi là cũng bởi người Tàu thường rắng họ là Trung-quốc, còn bao nhiêu là Tứ-gi, còn nước ta thi họ gọi bất quá là một cõi Nam-mang có biết chí là lè nghĩa, nên họ mới khinh khi làm vậy, chứ có lẽ nào, mà chet khách không thông lè nghĩa. Tôi xin nói thí dụ đều này: ví như họ kêu người mình là A-nam-chày, Cao-mên-thì Cầm-bên-quầy, Chà-và thi Hắc-quầy, Hồng-mao thi cũng là Hồng-mẫu-quầy; Còn họ thi họ xưng rắng Thùng-danh, sao họ không kêu rắng Thùng-chày hay là Thùng-quầy? Xem coi có phải là họ khinh khi hế thầy không? Bởi họ khi người mình Annam mọi rợ chẳng biết chí, cho nên chú chét tôi nói trước đó mới dám đánh mẹ vợ làm vậy.

Tân-Châu: Nguyễn-chánh-Sát

Chuyện hai anh khùng.

(tiếp theo)

Nói xung thiên lên, tôi lật đặt chờ dậy, mới xé manh xé mún cây vải.

Trong chùa ai này đều chưng hưng, rầy tôi và nói thiệt dưới đời không có ai diễn khùng như thầy Sóc, như nói chó dụng dơ vải, thi dem giặt một lần nữa, sao lại có xé vải di cho uống. Từ đó về sau, ai này kêu tôi là thầy Sóc diễn.

Anh thầy chùa vừa giứt tiếng, chú thầy pháp liền nói rằng: tên thiệt tôi cũng là thầy Lươn, mà họ kêu tôi là thầy Lươn khùng là vì bởi

năm trước tôi mới cưới vợ vì dặng ít tháng, tôi muôn thử mà bè trè ở nhà coi nó có nhạy miệng không, nên ngày kia tôi nói với nó rằng: dòn ông dòn ông nhạy miệng hay là dòn bà nhạy miệng? Vợ tôi liền đáp lại rằng: dòn ông nhạy miệng. Tôi lại nói: dòn bà nhạy miệng. Hai đứa tôi cãi lẫy với nhau và tôi mò mà quên đi ngủ. Vợ tôi liệu bê cãi không lại tôi, nó mới nói: thôi tôi cãi một miếng trầu, như bấy giờ tôi chiêu mai, ai nói trước thì thua lại phải tèm dặng cho người ăn một miếng trầu. Tôi chịu.

Đóng cửa đi ngủ, thi vợ chồng vào buồn, mạnh ai nấy ngủ, không ai dì hơi. Sáng không ai dám biếu ai đi mở cửa, cứ ngồi đó, nính lẩn lẩn, chồng ngó vợ, vợ ngó chồng. Lời xóm họ không biết có chi bùa ày hai đứa tôi ngủ trưa như vậy, họ lại gõ cửa kêu, cũng không ai lên tiếng, kêu hét súc không dặng, họ sợ hai đứa tôi đau đớn chí, họ mới thưa với làng, làng dạy trường tới phá cửa. Cửa phà vừa dặng, ai này đều ào vỡ, thấy hai đứa tôi đã dậy ngồi trên ghế, mạnh mẽ như thường, mà ngặt hỏi không nói năng chi hết. Có người kia dì coi, nói có khi hai vợ chồng tôi bị quỉ phá cám di chăng. Họ mới hỏi rước thấy rước bong cúng quây chửa chiên hết súc, song vô ích, hai đứa tôi cũng cứ làm thịnh. Tưởng họ mới biếu nướng một cây sắt cho dở, châm cảng nó coi nó có la không. Vợ tôi mới nghe nói đã giặc giác, song sợ thua nên không nói.

Sắt nướng rồi, họ đem vò châm cảng tôi, cháy thè nào tôi cũng căn răng chịu không la. Họ mới biếu, thời đem thử vợ nó. Cái nghề dòn bà, yêu ớt, hè đâu chọn thi hà miệng, nên sắt chưa châm tới cảng, chỉ va đà la lén: thôi thôi đừng có châm, để tôi nói.

Tôi mới chỉ nó mà nói rằng: dở, tao nói trung lầm, mấy con cái tao, dòn bà thường hay nhạy miệng lầm.

Vợ tôi chịu thua, phải tèm trầu đem dặng cho tôi ăn. Thiên hạ đồng dây, song không ai hiểu chi cả. Họ hỏi lầm, vợ tôi mới nói thiệt cho họ biết, thi ai ai cũng đều cười rõ lên và nói rằng: trời ơi! Trong đời ai mà điện khùng như vậy, có một miếng trầu mà để cho dở chen dở

cẳng phòng hết. Nên từ ấy về sau họ mới kêu tôi là thằng Lúom khùng.

Chú thấy pháp vừa giữ tiếng thi anh cai tổng xú rằng: Anh nhà què dò xá hai thấy hết, vì hai thấy thiệt là dò khùng cả hai.

Trần-phục-Lê.

Lời rao

Lời kinh rao cho chư Quí-Viên dặng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charner, số 95, (tục danh Kinh-lập) bánh rất tốt, làm bột mì Langsa ròng, chẳng có pha, xin khi mua cho cần thận kẽo lộn bánh của chèc; lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặn ngọt lầm.

Lại có bán đủ thứ rượu Lang-sa nhưt hang ngọt mát bồ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, sữa bò Chocolat dùng sớm mai và chiêu,

Vậy nhưn viên quan quý khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho nén việc lâu dài.

(PIERRE LÈ-XƯƠNG-NGAN)

Có người muôn bán một số ruộng rất tốt tại hẻ Sóc-trăng, ruộng ày khán dặng 13 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn giá lúa ruộng, bón phia đều có rạch giữa có khai kinh dã lầu, mỗi kỳ dòn dặng 4, 5, muôn lá tàu, phia rạch-cái, đất lâm rầy tốt lầm, dã có hơn 30 tá diện ờ, chả nào cũng khá, khỏi giüm ăn, có lập rồi một miếng vườn sắn sàng, 5 căn nhà vựa cát sắng, bán giá nhẹ, ai muôn mua xin đến do Bồn-quán mà thương nghị.

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacaréo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quan quý-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngọt mát bồ, và có cơm tay mồi ngày hai buổi, đồ xơi dùng sạch sẽ ngọt béo, vị vàn đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dầm đồ ngọt khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1,40

Giá 15 cachets 15 00

Dùng trọn tháng 50 00

Như muôn dùng cơm khuya xin phải chờ hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát dẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và quý khách muôn Yên ấm, xin tờ trước dặng sữa soạn phân biệt sang trọng hon.

Giá một bữa ăn 3,00

Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc dầm cưới, tân gia chi, xin đến tôi dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính xin chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người bồn-quốc. Đã biết vui đáo cung sự vui, duyên tôi thì cầm ơn lầm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiền của quan Phó-Sos-Nam-ký.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhựt-trinh Nông-cổ-mìn-dàm, có bán những trầu dực, trầu cài, và bò lầm, bò xe tốt. Ai có muôn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến lại nhà ông ày mà mua. Bò bò tốt mà bán rẻ

Ngày 13 Févier 1903.

GIÁ LÚA GÀO	VỊNH-LONG	CỘ-CỘNG	BẮT-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2 \$ 90	2 \$ 90	3 \$ 00
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong 4 trăm 134 cân hay là 60 kilos	3 91	3 91	4 06
700 10 > " 3 85 3 85 4 00	15 > " 3 80 3 80 3 95		
Vào bao sắn, khởi thuê..... 20 > " 3 75 3 75 3 90			
Tùy theo			
Gạo trắng nhà máy.....	dán sảng và		
	tỏi xâu.		

CƯU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày dỗ, cáng viet, ngồi viet, mực, thước, vân vân...

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, mây may, xin rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phì không nài nhiều.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muôn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chirc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan quý khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngọt mát bồ, giá bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bò, chocolat dùng sớm mai và chiêu; lại có phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đến chỗ người bồn-quốc cùng nhau, mà giúp cho nén việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI
Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quõe-ngữ giá như sau, này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuôn, một năm là 50 sô giá....	6 \$ 00
Tuồng Sơn-hậu cuôn nhứt.....	0 20
Son-hậu cuôn nhì mới có giá cũng.....	0 20
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Kim-thach-kỳ-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiêu.....	0 30
Tuc-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hoa Biêu-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bưu-giảm cuôn thứ nhứt	
Và cuôn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 30
Thơ Dương-Ngọc dương in.....	

Ai muôn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muôn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chổ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO
(1903)

NGÀY LÂU-SA	THANG HAI LANGSA	NGÀY AN-	THANG GIENG ANNAM	NGÀY LÂU-SA	THANG HAI LANGSA	NGÀY AN-	THANG GIENG ANNAM
1	DIMANCHE.....	4	CHÚA NHỰT.	16	Lundi.....	19	Thứ hai
2	Lundi.....	5	Thứ hai	17	Mardi.....	20	Thứ ba
3	Mardi.....	6	Thứ ba	18	Mercredi.....	21	Thứ tư
4	Mercredi.....	7	Thứ tư	19	Jeu.....	22	Thứ năm
5	Jeudi.....	8	Thứ năm	20	Vendredi.....	23	Thứ sáu
6	Vendredi.....	9	Thứ sáu	21	Samedi.....	24	Thứ bảy
7	Samedi.....	10	Thứ bảy	22	DIMANCHE.....	25	CHÚA NHỰT.
8	DIMANCHE.....	11	CHÚA NHỰT.	23	Lundi.....	26	Thứ hai
9	Lundi.....	12	Thứ hai	24	Mardi.....	27	Thứ ba
10	Mardi.....	13	Thứ ba	25	Mercredi.....	28	Thứ tư
11	Mercredi.....	14	Thứ tư	26	Jeu.....	29	Thứ năm
12	Jeudi.....	15	Thứ năm	27	Vendredi.....	1	Thứ sáu
13	Vendredi.....	16	Thứ sáu	28	Samedi.....	2	Thứ bảy
14	Samedi.....	17	Thứ bảy				
15	DIMANCHE.....	18	CHÚA NHỰT.				

Saigon — Imprimerie-Librarie CLAUDE & C^e.

Gérant CANAVAGGIO

NĂM THU HAI.

SỐ THU 79

NGÀY MỘNG 7 THÁNG HAI NĂM QUÍ-MÃO

NGÀY 8 MARS 1903

NÔNG-CỔ MIN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Người bón quõe	một năm.....	5 \$ 00
sáu tháng.....	3 00	
Tai Bóng-dương	Người Langsa	
cùng ngoại-quốc	một năm.....	10 \$ 00
sáu tháng.....	5 00	
Tại pháp cùng ngoại quõe 10. 00		

Chủ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ BÚT LUONG-KHAC-NINH

Tự DÙ-Thức

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Sô 84.

SÀIGON.

ANNONCES

1 ^{er} Page le centimètre	\$ 1 50
2 ^{er} Page le cent.....	\$ 1 00
3 ^{er} Page le cent.....	\$ 0 80
4 ^{er} Page le cent.....	\$ 0 60

LỜI RAO

Ai muôn mua nhứt-trình, hay là in việc chỉ vào nhứt-trình thi cũ do Bốn-quán chủ bút là LUONG-KHAC-NINH, mà thương-nghi, chó có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Cách buôn bẩn hoặc lời nhiều lời ít,
Nếu ở không, chẳng tồn ít thì tồn nhiều;
Làm người xin hỏi cái tánh kiêu,
Ráng mở rộng đừng hiếp hùn buôn bán;

Chó ý sức mình khôn minh sáng,

Mà tướng rắng;

Một mình xong lụa phải đồng người;

Mỗi mỗi đều tướng dè như chơi,
Giường trước mắt sao không biết khổ;
Tuy chẳng dặng xem xa nhiều chỗ,
Chó cũng nghe nội cuộc Đông-dương;
Bao hàm từ xứ Bắc-phương (Hà-nội)
Cho đèn Cao-mang Chon-lap;
Xét cho kỹ từ gần Đại-pháp;
Sáu tinh này-hơn bốn mươi năm;
Còn Bắc-phương mới ngoại mươi năm,
Xét kỹ lại thì tướng dồi dồ;
Hơn bốn chục năm dư mà còn dồi,
Phải bỏ cùng nhung bợm mươi năm;
Xem cũng là thù túc cang tầm,
Sao lại khác ngôn từ cũ chí;
Rồi người Bắc kién tầm-trí chí,
Đều khéo hay rắng học cho xong;
Học bắn buôn nghề nghiệp mạo thông,
Thiết nhờ bài đồng lâm tần lục;

Tuy nghèo yêu hổ đồng người thi dù súc,
Họ lập hùn và hội Tri-tri;
Đại-pháp xem cũng ít dám khé;
Vì người mới mà mau thông hơn cũ;
Tri-tri hội có hội-viên hội-chủ;
Bắc lèp ra dặng học khéo học bay;
Người đã ra làm việc làm thấy,
Song cũng phải nhóm nhau mà học;
Học những việc chạm vàng đồi ngọc,
Học những đều nau sắt luyện đồng;
Học máy kia, then nẹp thiệt thòng,
Học biết đèn yên phong hỏa khí;
Học dù việc những tài những trí,
Học cho thông nghệ nghiệp bán buôn,
Nhỏ lớn đều một rập một khuôn,
Cứ chịu khó làm siêng chuyên học;
Xứ nghèo khổ trè già phải nhọc,
Lạnh nực đều làm khổ cả dân;
Nhưng vậy mà ráng sức lắn lán,
Bởi siêng mới dặng tên dỏi khéo;
Người sáu tinh không bắng một chéo,
Cứ giữ đều thong thả không lo,
Đều nên hu ít thay so do;
Cách phải chẳng không hay bắt chước,
Tôi vẫn thiệt người sanh một nước;
Xem rõ thì rất hổ với người ta,
Phận làm người ráng học lo xa,
Chờ đèn khò mà than không ích;
Xin tập tách công binh tịch mịch,
Hiệp hùn đồng làm lợi cho nhau;
Nếu không thì mình trước trở lại sau,
Rồi thua chúng kè sau tôi trước;
Xét cho kỹ tuy riêng nhà mà một nước;
Hèn mang chung thi hổ cũng mang chung,
Khuyên ạnh em lớn nhỏ hiệp hùn,
Dặng lo tinh theo cho kiếp chúng.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DÙ-THÚC, Bến-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Biện-Hỷ, khi nghe Quang-Công gần dàn, mới lo một kè, sai hơn hai trăm binh dao-phù vào mai phục nơi chùa Trần-quác-Tự, dặng dụ Quang-Công đèn chùa, hẹn buôn chén làm

hiệu, (nghĩa là : hể nghe tiếng chén rót xuống thì áo vòi một lược dặng giết Quang-Công). Sắp đặt xong rồi, bèn ra khỏi ái nghinh tiệp Quang-Công. Quang-Công thày Biện-Hỷ ra bèn xuống ngựa ra mắt. Biện-Hỷ nói : « Tướng-quân danh chối khắp thiên hạ, ai mà chẳng kính phục, nay về theo Hoàng-Thúc, cũng dù thay sự trung nghĩa. » Quang-Công thuật việc chém Khổng-Tú và Hàng-Phước. Biện-Hỷ nói : « Tướng-quân giết đáng làm, để tôi bảm giùm lại với Thitura-Tướng cho. » Quang-Công cả mừng, đều lên ngựa qua khỏi ái Nghi-lbury đèn chùa Trần-quác-Tự xuống ngựa, chúng tăng đánh chuồn ra rước. (Nguyên chùa ấy là chỗ thờ vua Hồn-minh-Đế trong chùa có hòn ba mươi tầng chúng, trong có một người đồng hương với Quang-Công, tên là Phò-Tịnh.) Lúc ấy Phò-Tịnh đã biết ý Biện-Hỷ rồi, nên chen đèn trước mà hỏi Quang-Công rằng : « Tướng-quân là xứ Bồ-dòng đã mấy năm rồi ? » Quang-Công nói : « đã gần hai mươi năm. » Phò-Tịnh nói : « Tướng-quân có biết tôi không ? » Quang-Công nói : « là xứ sở dã lâu, nên quên đi. » Phò-Tịnh nói : nhà tôi với nhà Tướng-quân, cách nhau có một cái sông..... Biện-Hỷ thày Phò-Tịnh nhất việc hương lý chi tình, sợ e sơ lừa, bèn nạt rằng : ta mời Quang-tướng-Quân đến phó yền, người là thầy chùa, đừng có nhiều chuyện. » Quang-Công nói : « không phải, người ở một làng gặp nhau, sao lại không hỏi thăm. » Phò-Tịnh mời Quang-Công vào phương-truong dài trà; Quang-Công nói : « nhì Phu-nhơn còn ở trên xe phải dừng trà trước dã. » Phò-Tịnh dam trà dừng trước cho Phu-nhơn, rồi mời Quang-Công vào phương-truong, lại lây cây giào deo trong minh giờ lèo, mắt thì nhảy Quang-Công; Quang-Công hỏi ý, mới khiên kè tă hưu cầm dao theo bên mình. Biện-Hỷ vào mời Quang-Công ra nói pháp-dưỡng ăn tiệc. Quang-Công hỏi rằng : « Biện-tướng-Quân mời ta đây, ý tôi bay là ý hiềm ? » Biện-Hỷ chưa kiếp trà lời,

Quang-Công đã thấy bốn phía vách đều có quan dao phủ mai phục, bèn nạt lớn rằng : « ta tướng người là kẻ hão nhơn, sao người làm làm vậy ? Biện-Hỷ biết việc lâu rồi, bèn kè tă hưu ra tay, kè tă hưu vừa muốn ra tay, đều bị Quang-Công ráo gươm chém thảo hết. Biện-Hỷ nhảy xuống chạy vòng chùa mà trốn, Quang-Công bỏ gươm, xách tai dao rược theo. Biện-Hỷ lén lấy phi chày len đánh Quang-Công; Quang-Công lạy dao đánh vết chày vẫn ra, rồi cù rược theo, chém gãy một dao. Biện-Hỷ đứt lám hai đoạn; rồi lùi ngựa lai thăm chừng Nhị-tầu, thì thấy dã quan-si đang vây từ phía, thày Quang-Công đèn đèn chạy tang-mắt, Quang-Công dẹp lang, rồi trở lại tă on. Phò-Tịnh rằng : « nêu không có thầy, thì tôi đã bị Biện-Hỷ hại rồi. » Phò-Tịnh nói : « tôi ở đây cũng không tiện, phải tiêm xứ khác mà ván du, ngày sau còn kíi kíi gặp nhau, Tướng-Quân phải cảm thận. » Quang-Công khen-tă, rồi hộ tống xe thẳng qua Vinh-dương.

Quan Thái-thú dắt Vinh-dương là Vương-Thực, lại là suối già với Hàng-Phước; nghe Quang-Công giết Hàng-Phước rồi nên thương nghĩ muôn lần hại Quang-Công. Bèn sai người giữ chắc cửa ái. Khi Quang-Công đèn, bèn Vương-Thực làm bộ mừng rỡ ra rước. Quang-Công tố việc di tiêm anh. Vương-Thực nói : « Tướng-Quân di đường khó nhọc, nhì Phu-nhơn trên xe met mỏi, xin mời vào thành, ta nói nhà Quán-dịch nghĩ ngơi một đêm, mai sẽ di cùng chẳng muộn chí. » Quang-Công chịu. Vương-Thực lại mời Quang-Công hò yến, Quang-Công từ không đi; Thực lại người dam giên tiệc đèn nhà Quán-dịch. Quang-Công nhơn thày di đường met nhoc, an-thinh Nhị-tầu ăn cơm tôi xong rồi vào phòng trong nghỉ an, lại khiên kè tùng giào ngựa ăn rồi cũng di nghỉ hết. Còn Quang-Công cũng cõi giáp nghỉ ngoi. Nói về Vương-Thực lén đòi quan Tùng-là Hô-Bang đèn dạy rằng : « Quang-mô bô Thura-tướng mà trốn, lại di dọc dảng đoạt quan-trâm-tường, thì là tội rất nặng; người ấy mạnh bạo khô đánh lầm, dem nay người phải diêm một ngàn binh phủ vây nhà Quán-dich, mỗi người mỗi cây lữa, chờ đèn canh ba, nỗi lữa một lược, chẳng kỳ là ai, đều đốt thác hết, rồi ta cũng dàn binh đèn tiếp ứng. » Hô-Bang lành mạng, về diêm quân-si lén khiên cùi khô và đồ dàn hỏa đèn bỏ chung quanh nhà Quán-dich, đợi đèn kỵ mà khởi việc. Hô-Bang mới nghỉ trong bụng rằng : « ta nghe danh Văn-Trường đã lâu, mà chẳng biết tướng người ra thế nào; chỉ bắng lén đèn xem coi. » Bèn di vào hỏi kè-dịch-lại rằng : « Quang-tướng-Quân ở chỗ nào ? » Kè-dịch-lại đáp rằng : « người đang ngồi coi sách, ấy là ông đó. » Hô-Bang lén vào trước nhà thính, thày Quang-Công tay trái vuốt râu ngồi dựa ghè kè đèn mà xem sách, Hô-Bang xem rồi, quên mà nói lớn lên rằng : « ông này thiệt là người trời mà..... Quang-Công nghe, mới hỏi lá ai. Hô-Bang vào lạy rằng : « tôi là bộ hạ của quan Thái-thú dắt Vinh-dương làm chức tùng sự tên là Hô-Bang. » Quang-Công nói : « người có phải là con Hô-Hoa ở ngoài thành Hùa-dô-chẳng ? » Bang nói phải, Quang-Công bèn kêu kè tùng giào vào trong gói đồ hành lý lây phong thơ đưa cho Hô-Bang; Bang xem thơ rồi than rằng : « may chứ không, đã giết lâm người trung lương rồi. » Bèn thưa lén rằng « Vương-Thực mông lồng bắt nhơn, muôn hai Tướng-Quân, lén khiên người vây chắc bốn phía hòn kíi tôi canh ba nỗi lữa mà đốt Tướng-Quân, vậy thì nay tôi phải di mò cửa thành trước. Tướng-Quân phải sửa soạn ra khỏi thành cho mau. » Quang-Công cả kinh, lật đặt mang giáp đeo dao lèn ngựa thính Nhị-tầu lên xe, ra khỏi nhà Quán-dich hết; quả thày quan-si đều cầm cây lữa mà chờ lệnh, Quang-Công mau ra đèn bên thành, thì thày cửa thành đã mờ rồi; Quang-Công hối xe ra khỏi thành cho mau. Hô-Bang trở lại chửa lữa. Quang-Công di dặng vài dặm ngó thày sau lung đèn

đuôi sáng lòa, người ngựa đuổi theo, Vương-Thực lối trước cù kêu, Quang-Công chờ chạy. Quang-Công quay ngựa cù mắng rằng: « loài thât-phù; ta với người không cùu không oán, sao người lại khiến người dam lừa dồn dồn ta? » Vương-Thực giục ngựa huoi thương dồn đánh Quang-Công; bị Quang-Công phảm ngan lung sà một dào dứt làm hai đoạn, binh mã đều chạy tanh. Quang-Công hối xe di cho mau, nơi dọc dàng cầm tay Hè-Bang chặng cung. Bi dồn Huot-châu: quân bèn vào báo cho Lưu-Giêng hay; Giêng dồn mười mây quân kí ra thành nghinh tệp, Quang-Công ngồi trên ngựa nghiên minh mà nói rằng: « quan Thái-Thú mạnh giỏi hé. » Lưu-Giêng nói: « nay ông muôn di đâu? » Quang-Công nói: « ta từ Thừa-Tướng dặng di tiêm anh ta. » Lưu-Giêng nói: « Huyền-Đức ở bên Viên-Thiệu, Thiệu là kẻ thù của Thừa-Tướng, lẽ nào mà cho ông đi. » Quang-Công nói: « nguyên ngày xưa đã có hứa rồi. » Lưu-Giêng nói: « nay cửa ài Huỳnh-hà thi bộ tướng của Hạ-hầu-Đông là Tân-Ký cù thù, e va chặng cho Tướng-Quân di qua. » Quang-Công nói: quan Thái-Thú cho ta mượn chiếc thuyền dặng chặng? » Lưu-Giêng nói: « thuyền tuy có, song tôi không dám cho mượn. » Quang-Công nói: xưa ta đã chém Nhan-Lương, Văn-Xù mà giải vây cho túc-hạ, nay ta mượn có một chiếc thuyền mà chặng cho, có chí vậy? » Giêng nói: « tôi e Hạ-hầu-Đôn biết dặng, át bắt tôi tôi. » Quang-Công biết Lưu-Giêng là dứa vô dụng, bèn bảo xe di thẳng tới cửa ài Huỳnh-hà. Tân-Ký dồn quân ra hỏi: « Ai đó vậy? » — Quang-Công nói: « ta là Hòn-thợ-dinh-Hầu Quang-mô đây. » — Kỳ nói: « nay muôn di đâu? » — Quang-Công nói: « ta muôn qua Hà-bắc tiêm anh ta là Lưu-Huyền-Đức, nên dồn dày dặng mượn thuyền mà qua sông. » Kỳ nói: « từ công văn của Thừa-Tướng đâu? » Quang-Công nói: « ta chặng phải là người của Thừa-Tướng chè trị, có công văn gì mà hỏi. » — Kỳ nói: « ta vưng lệnh Hạ-hầu Tướng-quân tràn thù quang ái, dồn

người có cánh di nra, cũng bay qua không khôi. — Quang-Công giận lắm nói: « người có biết ta nói dọc dảng chém giết những kẻ ngăn trở ta chặng? » — Kỳ nói: « người chỉ chém những tướng vồ danh, chờ đám chém dặng ta sao? » — Quang-Công giận nói: « người sánh với Nhan-Lương, Văn-Xù thê nào? » — Tân-Ký giận lắm, giục ngựa huoi dào dồn đánh Quang-Công, hai ngựa vừa kê, dặng một hiệp; Quang-Công cù dao, thi Tân-Ký dồn rụng. Quang-Công, kêu quân sĩ của Tân-Ký nói rằng: « kẻ ngăn trở, ta đã chém rồi, còn chúng bay chờ sợ mà chạy di đâu, phải mau sửa soạn thuyền mà đưa ta qua sông. » Quân sĩ liền dọn thuyền sẵn sàng. Quang-Công thỉnh Nhị-tử xuống thuyền mà qua sông.

Qua khỏi sông Huỳnh-hà rồi thì thuộc về đất của Viên-Thiệu. Tính lại thi Quang-Công qua năm ài, chém tướng sáu viên.

Người đời sau có làm thơ khen rằng:

Treo ấn phong vàng từ Hòn-Tướng;
Tiêm anh chặng nại chôn cương tràng
Ngựa thi xích-thò di ngàn dặm,
Đao có thanh long quá ngũ quang;
Trung nghĩa dâng ghi nén vồ trụ,
Anh hùng từ ày chỏi giang sang.
Một mình chém tướng như tay trổ,
Muôn thuở bia truyền chôn Hòn-giang.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Truyện Đầu-xảo Hà-nội

Của

Ông Lương-khắc-Ninh, tự Dù-Thúc, quan hật hối-dồng, chū-bút Nông-cò-mìn-dám.

Cuộc đầu-xảo tại Hà-nội của quan Tổng thõng Toàn-quyền lập. Người sáu tinh nghệ dồn cuộc đầu-xảo, thì hiểu là ai có dỗ khéo tôi hoặc xua hoặc nay, dam dồn dê đầu theo ý tôi ngõ là người hiếu chừng ày mà thôi; không kiêm xét cho xa, và nghĩ hỏi trong

trí thứ coi: « bày cuộc đầu xảo mà làm chi? » Vậy tôi xin lỗi ít lời về cách ý của người lập cuộc đầu xảo mà làm chi; cho bạn hữu nghe chơi cho vui:

Nhà nước mở cuộc đầu xảo, đã biết trước rồi, là đều tồn họa tai của nước và của dân-nhiều; nhưng vậy mà cũng có ích cho dân cho nước, dặng mở mang sự dồi sự khéo, cách siêng cách hay cho dân. Như dân dồi hay khôn khéo, thì nước dặng nhở. Ày vậy cuộc đầu xảo Hà-nội dê mà mở mang việc hòng tang, cách kí nghệ cuộc thương mài và sức cơ xảo của chánh Pháp-quốc, những quan-hạt của Pháp-quốc xứ Đông-dương và chư lân quốc. Nghĩa là dê cho người những mày xú ày, nhóm những dỗ tốt khéo tinh anh, về các nghề dã lồ trước đó, dặng dâu. coi, người nước nào hon; và lại dê cho dê dồi tri khôn khéo với nhau; nghĩa là người có vật này không vật khác, kè có dỗ kia không dỗ nọ; xem qua xét lại, dỗi có lây không, dặng bắt chước trí khéo của nhau. Xem coi hết sức là có ích lamar. Ày là nghĩa đầu-xảo như vây đó.

Tôi nhớ quan Tổng-thõng Nam-kỳ, ngài rộng lòng cho nhiều người sáu tinh, dồn cuộc đầu xảo Hà-nội, dặng xem, và học sự khéo cách hay của chư quốc; nên tôi dặng dù vào ti hành-nhơn ày. Có diệp dặng di xem, và ráng nhớ, từ khi di đèn kbi về; những dẫu đã trải qua con mắt. Nghĩ thày một mình bỏ qua cung hòng, trước nữa là tiền của nước, sau nữa là công của mình. Vay cho nên tôi phải, nhớ ý thuật ô lai, cho những người bạn đồng ban, không di chặng thày, xem chơi cho rõ lê phải chặng.

Cuộc lớn thay,

Đầu-xảo Bão-ký lập rất hay;
Các nước lân ban và quan hật,
Lắm dỗ di quắc khắp đông tây,
Đua máy khéo, sánh nghệ lay;
Mở mang đường học tập,
On đức vĩ chí tay.

(Sau sẽ tiếp theo)

Thi Phố

Sắc-trắng tinh Đại-ngai Tri-huyện thường thư
Tri-phu-ham Nguyễn-ngoè-Hữu Trí-si tư đê vận,
Kinh lời tố với bạn liêu đồng;
Tri-si ngày nay hảy mới xong,
Sáu chục hai đồng đầu điểm bạch.
Ba mươi bà hạ dạ thiên hồng;
Tháng ngày hằng giữ năm giêng trọng,
Khuya sớm riêng lo một chư công.
Nay dã an nhàn vui chí cả;
Mừng thầm dặng vẹn với non sông.

Ông Trần-khắc-Hài họa văn,
Tuy là chí khắc chờ tam đồng;
Trí-si mừng anh dường lánh xong.
Lúc đó vì thân nên xuất sĩ;
Hồi ra giữ thê há tranh hồng;
Huân danh trước sẵn lòng tri túc;
Khả chi sau không ngại phép công.
Thong thả tối lùi xưa phạm lý;
Ba lần giàu có, cậy năm sông.

Ông Đinh-thiệu-Quang họa văn,
Mưu tri ai ai thầy cung đồng;
Mừng cho quan huyện nghĩ ngơi xong.
Cẩm đường rành việc chặng con dò;
Tôi trưởng đưa nhau chén rượu hồng.
Theo giờ, một trường vì cát thê;
Học dồi hai sò bởi dày công.
An vui hai chữ nay dà toại;
Đã có danh rồi với núi sông.

Ông Lê-tân-Lực họa văn,
Trí-si xin rồi dưa hội đồng;
Thêm mừng thăng thụ cấp bảng xong,
Mày thu giúp nước lòng thành bạch;
Sáu kỳ an dân dạ xích hồng;
Trưa sớm giữ gìn làm việc chánh;
Hôm mai ăn ở cứ đều công,
Vui mừng dặng vẹn năm giêng cả;
Toại bầy thanh nhàn với núi sông.

Ông Huỳnh-quán-Thé họa văn,
Dưới phận trưởng huy kinh đội đồng;
Mừng ông tri si vẹn toàn xong.
Nên danh báu nước đổi trăng bạc;
Trái bước thang mây rạng bóng hồng.
Đặng chữ già vinh nơi điện các;
Cảng bia quốc lũng chôn triều công.
Nào thờ chặng phải niêm tối chúa;
Chặng giữ dân den vôi núi sông.

Ông Nguyễn-minh-Triết họa văn,
Làm quan vui thú giữ tâm đồng;
Thong thả cảm dài nợ trà xong,
Tuổi hạt da thêm xuân sắc tia;
Đào tiễn chén sắng trầu huê hồng,
Dứa dằng cột dã trau nén nghĩa;
Dưới mắt gan vàng rò chữ công,
Thỏa chí nam nhi nơi oài thụ;
Tháng ngày rạng tiết vồi non sông.

Kỳ duyên xảo ngô.

(Tiếp theo)

Chuyện vẫn hỏi lâu, bà vú mới nói rằng: « Nay chủ tôi nghe công-tử đau nên cho tôi qua trước là thăm, sau xin hai ông bà dinh lại ít ngày chờ công-tử mạnh rồi sẽ coi ngày khác mà nghinh hồn. » Bà Đàm-Thị nói: « con tôi tuy đau, chặng phải là trám trẻ chi, mà nay tôi đã dọn dẹp sẵn sàng, tòn hao dã nhiều, và lại tôi đã cho mời bà con họ hàng lờ ra rồi, nếu dinh lại, thì chặng những là phải tốn hao một lần nữa mà thôi, mà lại dền ngày họ hàng tựu denson, mà không có việc chi, thì tôi có mặt mủi nào mà rước họ, vậy thì chỉ vé thừa lại với chi suối tôi xin chờ ngại chi. » Bà vú nghe nói; bèn xin vào thăm Lưu-Bộc; bà Đàm-Thị nói: « nó mới uống thuốc còn đang ngủ, xin chờ vào, để cho nó nghỉ. » Bà vú bèn đứng dậy kiêu vể. Đàm-Thị cảm lại uống trà, lại nói noi phòng tôi không dặng sạch sẽ, sẵn có cái phòng mới dọn, thời thời vào đó uống

trá chơi với tôi. » Khi vào tới nơi bà vú ngó thầy buồng the dọn dẹp sẵn sàng tè chính lâm mới bài nghi, trà lá xong rồi, bà vú kiêu vể nói lại với bà Tôn-quà-Phụ. Bà Tôn-quà-Phụ nghe nói lưỡng lự chưa tin, bèn nói với bà mai rằng: « Bè cho tôi toan liệu rồi mai chí qua tôi sẽ cho hay. » Bà mai vể rồi, bà Tôn-quà-Phụ mới tính với con trai là Tôn-Ngọc-Lang rằng: « Nay con phải lấy đồ của chị con mặc vào mà giả làm chị con, rồi đưa qua bên, lại phải giàu quan áo của con trong rương, đem theo mà dự phòng, như Lưu-Bộc mạnh dặng thì con trở về rồi trả chị con qua, thoản như Lưu-Bộc có bê nào thì con lại mặt đồ con trai vào mà chạy về, như vậy thì mới dặng lưỡng toàn kí kè cho. » Nguyễn-Ngọc-Lang là người rất thảo thuận, nghe mẹ nói không dám cãi; lời liệu đã xong, qua bữa sáu bà mai dèn định ngày giờ rồi trả về nói cho Lưu-Ông hay dặng sửa soạn mà rước đâu.

Còn bà Tôn-quà-Phụ cũng biếu Ngọc-Lang sửa soạn mặc đồ nữ trang vào thi xem dông in con gái không ai biết dặng, lại may vì Tôn-Ngọc-Lang khi mới dè bà mẹ sợ khó nuôi, nên có xô một lò tai nén, nay deo dặng có một chiếc bông mà thôi, còn tai bên kia thì lại lèi miệng thuộc gián mà gián bích di, già làm tai đau deo bông không dặng, lời liệu xong xui dặng chờ ngày mà dựa đâu.

(Sau sẽ tiếp theo)

Tân-Châu: Nguyễn-chánh-Sát

LỢI RAO

Có người muôn bán một số ruộng rất tốt tại hệt Sóc-trăng, ruộng ấy khẩn dặng 13 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn giá lúa ruộng, bờn phía đều oò rạch giữa có khai kinh dã lầu; mỗi kỳ dòn dặng 4, 5 muôn lá tàu, phía rạch-cái, đất lâm rầy tốt lắm, đã có hơn 30 tá diện tích, chả nào cũng khá, khởi giüm ăn, có lập rồi một miêng vườn sân sàng, 5 cǎn nhà vựa cát sàng, bán giá nhẹ, ai muốn mua xin đến do Bồn-quán mà thương nghị.

LỢI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Cho-lon, đường l'Avenue Jacareo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quan quý-khách dặng rõ, tại nhà hàng lôi mới lập đây, có bán rượu ngọt bồ-mát dù, và có cơm dày, mỗi ngày hai buổi, đồ xơi dùng sạch sẽ, ngọt béo, vị vàn đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dầm đồ ngọt khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1,80

Giá 15 cachets 15.00

Dùng trọn tháng 50.00

Như muôn dùng cơm khuaya xin phải chờ bay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuaya kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng rãi dẽo hơn chỗ thường như Tôn-Viên, và quý khách muôn Yên ấm, xin tờ trước dặng tra soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3,80

Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc dầm cưới, tân gia chi, xin dèo dông giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính chư vị doái chút tinh mòn với tôi, là người non-quốc. Đã biết xót đau cũng sự vui, duy dinh tôi thì cảm ơn làm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cứu Bộ-thiến của quán Phó-Soái-Nam-ky.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, chủ nhứt-trinh Nông-cổ-min-dàm, có bán ưng trâu dực, trâu cái, và bò lâm, bò xe. Ai có muôn mua những vật ấy dẽ dùng làm Ông, kéo lúa thì dèn tại nhà ông ấy mà mua. ầu bò lòt mà bán rẻ.

Ngày 13 Févier 1903.

GIÁ LÚA GÀO		VỊNH LONG	GÒ CỘNG	BÌU XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chò đèn nhà máy.....	28.90	28.90	38.00	
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc, trong 1 trám 134 cân hay là 60 kilos	3.91	3.91	4.06	
700.....10	3.85	3.85	4.00	
Vào bao sắn, khòi thuê.....15	3.80	3.80	3.95	
20.....20	3.75	3.75	3.90	
Gạo trắng nhà máy..... Tay theo	dán súng và			
	tỏi xâu.			

CƯU QUAN MỘT NHO

Ở TAI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chử tây và các thứ sách chử quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Từ-thơ chử như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày dỗ, cảng viet, ngồi viet, mực, thước, ván vân...

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, mây may, xin rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chặng tiết công lao, sở phì không nài nhiêu it.

Nhà có may mây, may y phục tây và đồ trang Annam vải tốt, ai muôn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chổ khác.

Paul Chirc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan quý khách rõ, chò café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngon mát bò; giá bán rẻ hơn chò khác; có café, sữa bò, chocolat dùng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quí vị nào thích vui chơi, xin dèn chò người bồn quắc cùng nhau, mà giúp cho nén việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH
cỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, sô 119 và 129.

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhịt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá,...	6 \$ 00
Tuồng Sơn-hậu cuộn nhất.....	0 20
Sơn-hậu cuộn nhì mới có giá cũng.....	0 20
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Kim-thach-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0 30
Tuc-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt	0 40
Phong-hoa Điều-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bùu-giám cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bạch-viên.....	0 30
Tông-Tử.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cõ ở xa hat mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước; cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ày lại cho lập tức chẳng sao.

NĂM-QUÍ-MÃO

(1903)

NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA		THANG HAI ANNAM		NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA		THANG HAI ANNAM	
	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM	NGÀY ANNAM		THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM
1	DIMANCHE.....	3	Chứa Nhứt.	17	Mardi.....	19	Thứ ba.		
2	Lundi.....	4	Thứ hai.	18	Mercredi.....	20	Thứ tư.		
3	Mardi.....	5	Thứ ba.	19	Jeudi.....	21	Thứ năm.		
4	Mercredi.....	6	Thứ tư.	20	Vendredi.....	22	Thứ sáu.		
5	Jeudi.....	7	Thứ năm.	21	Samedi.....	23	Thứ bảy.		
6	Vendredi.....	8	Thứ sáu.	22	DIMANCHE.....	24	Chứa Nhứt.		
7	Samedi.....	9	Thứ bảy.	23	Lundi.....	25	Thứ hai.		
8	DIMANCHE.....	10	Chứa Nhứt.	24	Mardi.....	26	Thứ ba.		
9	Lundi.....	11	Thứ hai.	25	Mercredi.....	27	Thứ tư.		
10	Mardi.....	12	Thứ ba.	26	Jeudi.....	28	Thứ năm.		
11	Mercredi.....	13	Thứ tư.	27	Vendredi.....	29	Thứ sáu.		
12	Jeudi.....	14	Thứ năm.	28	Samedi.....	30	Thứ bảy.		
13	Vendredi.....	15	Thứ sáu.		DIMANCHE.....	1	Chứa Nhứt.		
14	Samedi.....	16	Thứ bảy.		Lundi.....	2	Thứ hai.		
15	DIMANCHE.....	17	Chứa Nhứt.		Mardi.....	3	Thứ ba.		
16	Lundi.....	18	Thứ hai.						

NĂM THU HAI. — SỐ THU 80

NGÀY 14 THÁNG HAI NĂM QUÍ-MÃO.

NGÀY 12 MARS 1903.

NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Tại Đồng-dương	Người bón quốc niệt năm. 5 \$ 00
	sáu tháng. 3 00
Tại Langsa	Người Langsa cùng ngoại-quốc một năm. 10 \$ 00
	sáu tháng. 5 00
Tại pháp cùng ngoại-quốc	10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LUONG-KHAC-NINH

Tư Dụ-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIERE, Sô. 84.

SAIGON.

ANNONCES

1 ^o Page le centimètre	\$ 1 50
2 ^o Page le cent.	\$ 1 00
3 ^o Page le cent.	\$ 0 80
4 ^o Page le cent.	\$ 0 60

LỜI RAO

Kính lít hàng rao cùng chư vi Tôn-bang và Quý-hữu xin nghỉ tình Bón-quán, mà xét sự làm nhựt-trình Nông-cõ này, không phải tình có lợi mà làm lật ra đây để luân biến tồn-ich, việc hòn thua. Khuyên bạn hữu xét một đều, công dã tồn, chẳng kè làm chi; còn tiền mướn in một tháng sô tồn hai trăm nguyên bạc. Vạy trong năm thứ hai đây, đã quá sáu tháng, sô gởi ra hơn ba trăm người, còn tiền trả lại thì có sáu thục, Xin anh em nghỉ giùm, bạn vinh sang người phủ qui ráng mau mau gởi

bạc mua nhựt-trình năm thứ hai đến chờ Bón-quán, đừng mà dùng trả tiền in nội trong nửa tháng. Mars nay ban hữu không nhớ đến, thi Bón-quán át phải cậy nhà thơ, đến hỏi thi xin các ban chờ phiên.

Rao tíc hàng:

Tồ với anh em bạn hữu sang, Xin nhớ trả tiền mua nhựt-báo, Đừng quên gởi bạc chủ nhơn thang, Đầu khách quý, các nhà quan; Vì chi ba lượng sáu, Mà đẽ đến lời hàng.

LUONG-KHAC-NINH.

Thương cõi luận

(tiếp theo)

Người sanh trước lời rằng thiệt trùng,
Không lô xa át phải nhọc gán;
Bạn đồng bang rắng tinh cho cần,
Hiệp nhau lại bán to buôn lớn;
Khuyên một lê làm ăn cho phần chén,
Rắng siêng ham như kè Bắc-kinh;
Mỗi lợi đều người bón xít giao chính,
Hồi chờ đẻ cho dì bang tranh đoạt,
Cách buôn bán người mình lợi lật,
Nhờ mọn làm còn to lớn bò di;
Vì vậy nên cả xú phải bị khi,
Khi là bời chưa thông nèo lợi;
Lời đã nhắc rắng lo tinh tối,
Không át mang khô sò nhiều bê;
Hồi rắng xem chờ khắp chỗ định quê,
Việc lợi hại đây làm gương tôi;
Chẳng mây lúc cách ăn xài còn nói,
Sợ nhiên sanh tiện phí quá nhiều;
Năm ba năm khi trước đẻ tiêu,
Mỗi mày tháng xài dùng bội tú;
Xem lây dở rắng mà tiên dự,
Nèo không lo thi thiệt khà khen;
Ở trong trời đâu ai này cũng dân den,
Nhờ nhọc sức mới đổi den rá tia dở;
Việc chưa thày thiệt rắng chưa tò,
Nghe thày rồi mà không rõ lạ thay;
Tôi sanh đây như kè thày lay,
Vi gai mắt trái tai nên phải nói;

Nói cho cùng,
Đầu tiêng chạ lời quê cũng ít lối,
Đa lô chung há phải tinh riêng;
Khuyên anh em lớn nhỏ làm siêng,
Ra sức nhọc dặng đưa chen với thê;
Có binh vóc phải nhớ ơn di-thê,
Thánh xưa rắng: đừng khuỷn thê nhục thân.
Đã biết rắng nhỏ hết là dàn,
Dân tuy nhỏ chờ tên chung lá lớn;
Hảy hiệp nhau lo lắn cái tên chung;
Đạo làm người hiêu hứu tin trung,
Xét dặng vạy hiệp hùn mới dặng;

Ví gặp kẽ tinh gien lo-lận,
Bản phận mình xú sự cho phân minh;
Xin hiểu là Tao-vật rất linh,
Tôi gian giảo phat bẩn cùng cho dáng;
Xem thương cõi những đời. Tán đời Háng,
Tôi cướp vua con lại giết cha;
Cũng bồi lòng gian át nên sanh ra,
Rồi chuyên lại ngay gian đều thường phai;
Hiệu-cho-rõ có binh có xác;
Cửa trời sanh dặng luân chuyển máy trời;
Nêu vào vòng đẻ ngồi mà chơi,
Xét rõ lại uổng công Tao-vật.

(Sau sẽ tiếp theo)
LƯƠNG-DŨ-ThÚC, Bên-tre.

Truyện Đầu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Hội viên Quán-hạt Nam-ký,
Đi xem đầu xảo tại nơi Bắc-thành;
Năm Nhâm-dần mươi hai tháng chạp,
Sắm hành trang xuồng bèn Ri-tim (maritime)
Bang hòn trời lặn yêm liêm,
Chín giờ chuồn đò tàu kẽm cầu quan;
Nhộn nhản tay khách quý,
Lao xao bực nhà sang;
Tây Nam đều xuồng Hoà-thoan;
Kéo neo thoi hoét thẳng-dáng Cá-trè,
Đêm thanh trảng tỏ vàng rơi nước,
Gió tịnh sao lõa ngọt cản trời;
Lúc tàu chưa đèn ngoài khơi,
Có Hoa-tiêu đèn giắc thời dặng sóng;
Ba giờ vừa đèn Cap-saint-jacques.
Người đi dẫn lộ kiếp xuồng xuồng;
Mặc tinh biến rộng phao tuồng,
Máy xây chon vịch sóng buôn da tôi;
Phòng hạng nhứt cơn mè cưa tĩnh,
Khi hải trình lúc đây lúc nǎm;
Gironde máy giục rầm rầm,
Thẳng ra Mang-ri đậu cầm một giây;
Nam gọi là Mang-ri;
Tây sưa tiêng Phan-rang;
Đậu dây dặng chờ chuyên hàng,
Chờ rồi dời bèn thẳng dặng Qui-nhon;

Mười lăm giờ Saigon Mang-ri,
Hai ngày đêm thì đèn Qui-nhon;
Lộ trình huýt hải cao sơn;
Tàu hay lước sóng gió dồn buồm gai,
Qui-nhon là cửa Giả,
Ghé lại chờ khách thương;
Ba giờ đậu nghỉ không hương,
Thánh thời tôi mới bón phuong xem đều;
Vào cửa Giả non xay ba phía,
Chờ tàu neo xa bèn một ngàn;
Lao-xao ghe vải ghe dàng,
Chiếc ra chờ đèn chiếc sang chuyên vào;
Máy balance kéo lên bò xuồng,
Một dời giờ chuyên chờ dã xong;
Qui-nhon neo kéo thẳng xong,
Quán-nam trực chí tiếng dồn Tourane;
Tàu đi hai ngày trọn,
Cửa vào gọi Sơn-châ;
Cuộc trời sắp đặt sang hè;
Non cao biển thăm Sơn-châ hiểm thay;
Vào trong cửa núi xay bao khích,
Đèn chờ neo tàu nhằm đẹp vay;
Nhà doan phao thủ dài xay,
Đáng khen trí độ người tây tinh nghệ;
Thầy rồi cười kẽ dót,
Xem rõ giận ai chê;
Ó dời phải rõ định quê,
Siêng lo thi dặng, dám mè phải hèn;
Đậu dây cho đèn dò đèn,
Kéo neo mò máy phai chưng Đô-son;
Hòn Đô-son ở kẽ miệng cửa,
Vào đó thời dì đèn Hải-phòng;
Tourane ra cửa thẳng dong,
Mở khoi ra rộng dì vòng thiệt xa,
Vì bái cạn phải nói ra,
Bòn mươi giờ chẳng đèn mà Đô-son.
Chạy vào ngang tinh Quản-yên,
Quanh co it khúc thày liên Hải-phòng;
Bốn nhọn kè vui xem xir-lé,
Lao xao; người gấp sấp lèn bờ.

(Sau sẽ tiếp theo)

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Quang-Công ngồi trên ngựa than rắng: « ta
chẳng phải là cõ ý giết người, cực chẳng
đã mà thôi, nèo Tao-Công hay, thì ắt nói
ta là người phụ ơn. » Lúc đang đi, bỗng

có một người cõi ngựa ở phía Bắc chạy đến,
cả kêu Văn-Trường dừng lại, Quang-Công
gõ ngựa, xém ra là Tôn-Càng. Quang-Công
nói: « Từ biệt nhau nơi đất Nhữ-nam
dần nay tin tức thế nào? Tôn-Càng nói:
« từ Tường-Quân đem binh về rồi thì Lưu-Bich, Củng-Đồ lại đoạt đất Nhữ-nam lại nên
sai tôi qua Hà-bắc kiết hảo với Viên-Thiệu,
lại thỉnh Huyền-Đức dặng đóng lo kè mà phá
Tảo-Tháo, chẳng ngờ bên Hà-bắc tướng sĩ
đều gạnh ghét nhau; Điện-Phong thì bị giam
trong ngục, còn Tho-Thợ thì truất bài chẳng
dùng, Quách-Đồ với Thảm-Phố đang tranh
quyền với nhau, nên tôi với Hoàng-Thúc
đang lo kè mà thoát thân, nay Hoàng-Thúc
đã qua Nhữ-nam mà hiệp với Lưu-Bich rồi;
Tướng-Quân không biết mà đi thẳng qua
bên Viên-Thiệu, hoặc bị va hại chẳng, nên
sai tôi dồn dảng mà rước Tường-Quân, nay
lại dặng gấp đây, vậy thì Tường-Quân phải
mau thẳng qua Nhữ-nam mà sum hiệp với
Hoàng-Thúc. » Quang-Công dạy Tôn-Càng lạy
ra mắt Phu-nhon. — Phu-nhon hỏi thăm động
tinh thê nào? Tôn-Càng bèn thuật việc Viên-
Thiệu đã hai phen muôn chém Hoàng-Thúc
nay may mà thoát thân dặng, đã qua Nhữ-
nam rồi; Phu-nhon phải qua đó mà sum hiệp
với Hoàng-Thúc. — Hai bà Phu-nhon che mặt
mà khóc. Quang-Công bèn nghe lời Tôn-Càng,
chẳng qua Hà-bắc, cứ đi thẳng qua Nhữ-nam.

Lúc đang đi, bỗng thấy sau lưng bụi bay
lập dấu, có một đạo binh đuổi theo; Ha-hau-
Đôn đèn trước, cả kêu Quang-mô chờ chạy.

Chánh thi:

Sáu tướng ngắn dặng đã bị giết,
Một quân chặn nèo lại tranh phuồn.
Muôn biết Quang-Công thoát thân thê nào
và xem bài sau phản giải.

Hồi THỨ HAI MƯỜI TÁM.

Chém Thới-Dương anh em hèt nghi,
Hội Cõ-thanh chúa tôi khởi nghĩa.
Nói về Quang-Công với Tôn-Càng, chỉ Nhữ-
nam thẳng tôi; chẳng ngờ Hạ-hau-Đôn dản

hai trăm binh kỵ đuổi theo; Tôn-Càng phò xe Nhí-lâu đi trước, còn Quang-Công quay ngựa nghiêm dạo hỏi rằng: « người rước theo ta có mặt đại độ của Thùa-Tướng chẳng. » Hả-hầu-Đôn nói: « đã không vẫn-bắng của Thùa-Tướng, dọc dảng giết người, lại giết bộ tướng của ta, vó lỗ quá lầm, nên ta theo bắt người về cho Thùa-Tướng phản xử. » Nói rồi giục ngựa vừa muôn đánh, bỗng thảy sau lưng có một ngựa chạy bay đèn cǎ kêu: Hả-hầu-Đôn chờ có đánh với Văn-Trường. Quang-Công gõ cồng chảng đánh, người sứ ày thò tay vào túi rút tờ Công-văn ra mà nói với Hả-hầu-Đôn rằng: « Thùa-Tướng kính mến Quang-tướng-Quân trung nghĩa, e nơi dọc dảng các ái ngãи trồ, nên sai tôi đem công-văn mà truyền rao cho các xit. » Đôn nói: « Quang-mô nơi dọc dảng giết các tướng giữ ái, Thùa-Tướng hay chưa? » người sứ nói: « chưa » Đôn nói: « vậy thì dè ta bắt và về dừng cho Thùa-Tướng, mặt tinh Thùa-Tướng tha va. » Quang-Công giận nói: « ta há sợ người sao? » giục ngựa huoi dao đèn chém Hả-hầu-Đôn; Đôn cũng dựng thương tiếp đánh, hai ngựa khích nhau vừa mười hiệp; lại có một ngựa chạy bay đèn cǎ kêu: « nbi Tướng-Quân, xin ngừng lại đã. » Đôn nghiêm thương hỏi người sứ rằng: « Thùa-Tướng khiên ta bắt Quang-mô phải không? » Sứ nói: « không phải, Thùa-Tướng e các tướng giữ ái ngăn trồ Quang-tướng-Quân, nên sai tôi đem tờ công-văn ra mà cho đi. » Đôn hỏi: « Thùa-Tướng hay và giết người mà qua ái chưa? » Sứ đáp rằng: « chưa. » Đôn nói: « nếu chưa bay, thi chẳng nên cho đi. » Bên chí huy tướng sỉ vây phủ Quang-Công. Quang-Công cǎi giận, huoi dao rước đánh. Hai người vừa muôn giao phuon, lại có một người chạy bay ngựa đèn, cǎ kêu: « Văn-Trường, Nguon-nhươn, chờ có tranh chiền. » xem ra thi là Trương-Liêu. Hai người bèn gõ ngựa lại. Trương-Liêu dèn nói rằng: « ta vứng chỉ Thùa-Tướng, nhon nghe Văn-Trường quá quang giết-tướng,

e dọc dảng ngăn trồ nữa; nên sai ta truyền rao các xit quang ái, để cho người đi. » Đôn nói: « Tân-Ký là cháu của Thới-dương, phu thát cho tôi, nay bị Quang-mô giết, lẽ nào và chịu thối. » Liêu nói: « ta về phân giải với Thới Tướng-Quân cho; nay Thùa-Tướng đã khoan hồng đại độ, dạy cho Văn-Trường đi, mày ông chờ nên bỏ ý của Thùa-Tướng. » Hả-hầu-Đôn phải dàn quân mà trở về.

Trương-Liêu hỏi Văn-Trường rằng: « nay anh muôn di đâu? » — Quang-Công nói: « tôi nghe anh tôi không có ở bên Viên-Thiệu, nay tôi phải di khắp xứ mà tiêm. » — Liêu nói: « nêu anh chưa biết chắc Huyền-Đức nói nào, vậy thi trồ về với Thùa-Tướng thè nào? » Quang-Công cười rằng: « có lẽ đâu vậy, Văn-Viễn về ra mắt Thùa-Tướng, xin vì ta mà tạ tội. » nói rồi chắp tay từ biệt Trương-Liêu mà đi. Trương-Liêu với Hả-hầu-Đôn bèn thâu binh trở lại. — Quang-Công riết theo xe và thuật việc ày lại với Tôn-Càng; rồi hai người kẽ ngựa mà đi, dặng vài ngày, bỗng trời mưa lớn đổ hành lý đều ướt hết; ngó xa xa bên gốc núi thày có một cái nhà, Quang-Công dàn xe đèn đó dực nhở; trong nhà có một ông già ra rước. Quang-Công tố việc mình, ông già nói: « tôi họ Quách tên Thường ở đây thuở nay, có nghe danh ông dã lâu, nay may dặng gặp. » nói rồi bèn làm thịt dè bày rượu mà dãi; lại thỉnh hai bà Phu-nhơn vào nhà trong tạm nghỉ, rồi ngồi nói nhà ngoài mà dài. Quang-Công với Tôn-Càng; một phía thi ho, đó hành lý và lại cho ngựa ăn. Đêm chiếu tối thày có một người nhỏ trai giặt vài người đi thẳng vào nhà, Quách-Thường kêu rằng: « Con i hãy đèn mà lạy Tướng-Quân. » rồi day, lại nói với Quang-Công rằng: « ày là con trai của tôi. » Quang-Công hỏi di đâu về; Thường nói: « di săn bắn mới về. » người trai ày ra mắt Quang-Công rồi bèn đi vào nhà sau mặt. Quách-Thường khóc mà nói rằng: « nhà tôi

ong truyền canh dọc, sanh có một đứa con, mà nó chẳng noi nghiệp nhà, duy cứ di săn săn-chơi bởi má thời; thiệt là nhà tôi bặt sinh lâm. » — Quang-Công nói: « nay là tôi loạn, nêu vô nghề, dặng tinh thực, thì sang nén lập công danh dặng, sao gọi rằng bát hành? » — Quách-Thường nói: « phải nó mà khung tệp vỡ nghề, thì cũng nên là người có chí, chờ nó chuyên có một việc moi bởi luôn tuôn, không có chỗ nào mà thừa, nên tôi mới lo. » — Quang-Công cũng mo thô; chuyện vẫn dên canh khuya, Quách-Thường di nghĩ, Quang-Công với Tôn-Càng tra muôn di nghĩ, bỗng nghe noi nhà sau, người la ngựa hi. Quang-Công mau kêu kèng nhọn, đều chảng thày ứng tiếng, bèn với Tôn-Càng xách gươm ra xem, thì thấy Quách-Thường té nằm dưới đất, bèn kêu túng nhọn thi thày kẽ túng nhọn đang đánh lộn với người trang khách trong nhà, Quang-Công hỏi vì có nào? kẽ túng nhọn thi: « người này muôn dên trộm ngựa xích-lai bị ngựa dã té đi, bọn tôi nghe là, may ra coi thi người trang khách trong nhà ép đèn đánh với bọn tôi. » Quang-Công tên nói: « loài chim chuột sao dám trộm ngựa ta? » vừa muôn dâub, thi Quách-Thường chạy đèn thưa rằng: « thí con bắt nó làm chuyện quay, tội dâng muôn bạc, ngọt vì vợ tôi thương nó lầm, xin Tòng-Quân lấy lòng nhọn từ mà dung nó phen. » — Quang-Công nói: « thằng này thi quả là con bắt tiêu, ông vừa mới than tội lục bát chiêu; thiệt là biết con duy một mình chả mà thối; (1) bay tôi vì ông dung nó đó. » nói rồi bèn day kẽ túng nhọn thi ngựa lại từ tè, duỗi tan kẽ trang khách, với Tôn-Càng trở về phòng mà nghỉ.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Tri tử giả mạt nhược ký phụ.

Chuyện anh hă tiên

Ngày kia thăng Nghĩa tới thăm cha nó, thấy cha nó đau mót hỏi rằng: cha ôi, làm sao mà đau dữ vậy? hôm kia con có ghé thăm cha, thì cha mạnh mẽ như thường, chưa đầy ba bữa rày, cha lại đau dường ấy!

Cha thăng Nghĩa mới nói cho nó biết rằng: Nghĩa ôi! hôm qua cha thèm ăn vịt quay quá cha mới ra chợ, dạo mày hàng tiệm cơm, tới chỗ nào cha cũng biếu chét đưa vịt cha coi có mập hay không. Cha đi rảo hêt mày tiệm cơm rồi, thì hai tay cha đã dây những mỏ vịt quay. Cha quay quả trở về, hỏi thằng Sóc nâu cơm cho mau, bưng lên cho cha một đĩa dây. Cha ngồi lại ăn vài muôn cơm thì mút mệt, ngón tay, cha ăn dặng nứa đĩa cơm, mút hêt năm ngón tay, không biết có chi cha vùn buồn ngủ, cha mới nǎm nhẩm mắt lại một hồi, con chó Lươm ở đầu lén lại lièm hết năm ngón tay ráo. Giết mìn thức dậy, cha nồi xung thiên lên, cha mới rước đánh nó, mà rủi vấp té nên cha mới đau như vầy.

Nghĩa ôi! bữa nay cha thèm ăn mì quá, vậy thi con phải lây một tiền đi mua một tộ cho cha ăn.

Thăng Nghĩa nghe cha nó nói thi thưa rằng: cha khéo thi thối, thuở nay cha làm đồ mổ hỏi xót con mắt cực khổ, mới trồ nên giàu có, mà cha hà tiện làm chí vậy, lại thuở nay mì không ai bán một tiền. Không mày thuở, cha lây hai tiền mà ăn. Cha nó nghe thi rầy, mà rầy thi rầy, thăng Nghĩa cũng lén mua một tộ hai tiền. Ruồi chú chét bán mì thôi thiều nǎm đồng, điều hện cě bán có tiền điều chiêu trở lại sẽ trả.

Thăng Nghĩa đem mì vào cho cha nó ăn. Cha nó mới hỏi: vậy hối này tao nghe mày cài cái chi với thăng bán mì vậy? Thăng Nghĩa nói: nó còn thiều tôi nǎm đồng điều, hẹn chiêu lại trả.

Cha nó mới ngồi dậy và ăn mì và hỏi thăng Nghĩa rằng: con ôi như ngày sau chả có nhẩm con mắt lại rồi, con tinh chồn cất chả làm sao?

Thắng Nghĩa đáp rằng: công cha cực khổ dám mưa chải nắng làm ra tiền bạc để lại cho con; như sau dầu cha có khoản rồi, thì con mua mồi cá hàng huynh đàng, kêu đồ nhứt, lại xây kim tinh dập mả với cho cha.

Cha nó nghe nói thi là rằng: không nên dâu con, con phải nghe lời cha. Khi cha có trăm tuổi rồi, con lây cái máng cho heo ăn bỗ cha và rồi mướn vài người dem dập thì dù.

Trời ôi! cha biếu con thi lây cái máng cho heo ăn bỗ cha! Vậy chó cha không biết cần cha thi dài, còn cái máng thì cũ, làm thê nào bỗ cha vào đó dặng? Cái thắng thi thời, không mưu trí gì hết, như cần cha có dài, thi lây cái rựa chặt bớt đi. Mà con phải nhớ, xương cha cứng lắm, con có chặt thi mượn cái rựa của tia thắng Luom mà chặt, chờ dùng có lây cái rựa ở nhà mè di uống.....

À, con làm gì thi làm, chờ dùng có quên đòi thắng bán, mà năm đồng điều nó còn thiếu con hối sớm mai.

TRẦN-PHỤC-LÈ.

Tài tho luận

Lại nhà bác tôi có lâm thi vừa dù tiêu bắng đồng sòng mà ăn làm sao cho khôi nghèo. Bởi vậy tôi mới kiêm thê di làm ăn chỗ khác; may dầu có một người anh em bạn của tôi tên Băng-phước-Nhữ ở làng Tân-phú là nơi rạch Độc-vàng di bán cá Saigon về ghé chợ Rach-cẩm vừa gặp tôi nhìn lâu nhận quả, thăm hỏi hàng huyền, mang vui trò chuyện; giờ lâu tôi tố nổi phiêu lưu cơ bản mọi nỗi, nên người bạn thiết nghĩa của tôi mới dắt về bến sở dặng toan bê giáp đỡ, khi ấy tôi gởi vợ con tôi ở tại nhà bác năm tôi, một mình di theo bạn mà thôi. Nói cho phai lính báu bạn cũng không quên nhau khi lòng đặc, hết sức nương nhờ; ban đầu

cho mượn tiền xài theo buổi rồi tôi mua cho mười công ruộng mà làm; làm ruộng từ Độc-vàng sắp lén tối miệt Hồng-ngự. Bãi chàm thi người ta làm ruộng lúa Tham-Dưng lúa này nguyên ở bên Xiêm mà Ông Tham-Dưng đem giòng về nên gọi là lúa Tham-Dưng, làm lúa Tham-Dưng là làm theo đất nước lục như cạnh này mà thôi. Cách làm nó, là khi trời mới sa mưa đông thì dọn đất; cách dọn đất không phải phát che như dài đồng hay là dài rẩy theo như các nơi; khi trời vừa mưa xuống thì bắt kỳ dòn ông hoặc dòn bà mỗi người một chép bê lớn bằng cái quạt mỏ mướn tượng bê tròn đều bén bết; ra làm cỏ, có kè dù làm một ngày đèn một công ruộng bài công, bắt kỳ cỏ gì, có chỗ cũng có sậy dặng mà chép ày dày cũng phải bay gốc, vì đất là đất mềm hơn các nơi miệt đồng.

Khi cỏ ày làm trống trại rồi, thi lúa giòng đem ngâm cho dặng vài ngọt; rồi dòn ông cầm nọc trường (như chày tay) di trước dòn lò, thi dòn bà bưng giòng theo sau bỗ xuồng lò, một lò ba bồn bột; «cũng như đất đồng làm ruộng sạ một thê» lúc làm như vầy rồi thì dễ vây đợi cho tới lúa sờn sơ mà theo nước; từ đó bà nào con nay phải coi chừng giữ cỏ làm chứng mà đợi chờ nước nhảy nước ngập tới đâu thi lúa bò theo tới đó có, khi nước lớn tới hai thước năm tay thi cây rạ Tham-dưng cũng bò theo cho đèn lò nước hạ; công tinh cây rạ lán theo con nước lớn bao nhiêu cũng phải ráng theo đèn đó mà nhiều năm nước lớn cà thế quá một bò con nước cũng bò cây rạ dưới mặt nước đó ba lát. Đến thê nước mạnh quá sức, thi bùn ày kê nồng phu-chai mày, múa máng thất phai. Khi nước vừa dực thi lúa dở lá gai cho đèn khi nước rợt tới đâu gởi múa ông chung mà thay lúa chính, lúa chính thi người làm ruộng theo cắt, bò vào xuống, vào bè mà đem về phơi cho khô sẽ dập bò. Hột lúa Tham-dưng không dặng ngon cơm như lúa nhỏ xứ khác

(Sau sẽ tiếp theo).

Bảng gian PHAN-CÔNG-VÔ, lão phu

LỜI RAO

Nhà quán Tây và cafe mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách dâng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngọt bộ mát dù, và có cơm tay mới ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch sẽ ngọt béo, vị vàn đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngọt khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1,840

Giá 15 cachets 15 00

Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát -dẹp-hơn chỗ thường như Tân-Viên và quý-khách muôn Yên ấm, xin tỏ trước dặng sưa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3,800

Còn Tân-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc dặm cười, tân gia chi, xin đèn tôi dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hè tôi kính xin chư vị doái chút tình mon với tôi, là người bốn-quốc. Đã biết vui dầu cũng sự vui, duy đèn tôi thì cảm ơn lắm.

NEUYỄN-VĂN-VÂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-ky.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhuyt-trinh Nông-cổ-min-đàm, có bán những trầu dực, trầu cát, và bò lầm, bò xé tót. Ai có muôn mua những vật ày để dùng làm ruộng, kéo lúa thi đèn tại nhà ông ày mà mua. Trầu bò tót mà bán rẻ

Ngày 13 Févier 1903.

	VĨNH-LONG	CƠ-CỘNG	HÀ-
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chỗ đèn nhà máy.....	2\$90	2\$ 90	3\$ 00
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ 134 cân hay là 60 kilos 700.....	5 Phấn thô 10 > > 15 > >	trong 1 trăm 3 91 3 85 3 80	3 91 4 00 4 00 3 95
Vào bao sắn, khôi thuỷ 200.....	20 > >	3 75	3 75 3 90
Gạo trắng nhà máy... dần sàng và tốt xấu.		Tùy theo	

CƯU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ BƯỜNG MÉ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tú-thơ chữ như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đế, cảng việt, ngồi việt, mực, thước, ván vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, mây may, xin rước đèn nhà, thi sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều it.

Nhà có may mây, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muôn đặt may tùy thích; tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chúc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan quý-khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngon mát bò; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bò, chocolat dùng sờm mai và chiểu; lại có phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ. — Tân-Viên, Quý-vị nào thích vui chơi, xin đèn chỗ người bón quác cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI
Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này :

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô. giá....	6 \$ 00
Tuồng Sơn-hậu cuộn nhứt.....	0 20
Sơn-hậu cuộn nhì mới có giá cũng.....	0 20
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Kim-thach-kỳ-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiều.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngr.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Điều-bành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bùu-giám cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 30
Tông-Tứ.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cõ ở xa hặt mà mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước, cùng nói th họ và chõ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ày lại cho lập tức chẳng sa

NĂM-QUÍ-MÃO
(1903)

NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM
1	DIMANCHE	3	CHÙA NHỰT.	17	Mardi.....	19	Thứ ba.....
2	Lundi.....	4	Thứ hai.....	18	Mercredi.....	20	Thứ tư.....
3	Mardi.....	5	Thứ ba.....	19	Jeudi.....	21	Thứ năm.....
4	Mercredi.....	6	Thứ tư.....	20	Vendredi.....	22	Thứ sáu.....
5	Jeudi.....	7	Thứ năm.....	21	Samedi.....	23	Thứ bảy.....
6	Vendredi.....	8	Thứ sáu.....	22	DIMANCHE.....	24	CHÙA NHỰT.
7	Samedi.....	9	Thứ bảy.....	23	Lundi.....	25	Thứ hai.....
8	DIMANCHE.....	10	CHÙA NHỰT.	24	Mardi.....	26	Thứ ba.....
9	Lundi.....	11	Thứ hai.....	25	Mercredi.....	27	Thứ tư.....
10	Mardi.....	12	Thứ ba.....	26	Jeudi.....	28	Thứ năm.....
11	Mercredi.....	13	Thứ tư.....	27	Vendredi.....	29	Thứ sáu.....
12	Jeudi.....	14	Thứ năm.....	28	Samedi.....	30	Thứ bảy.....
13	Vendredi.....	15	Thứ sáu.....		DIMANCHE.....	1	Tháng ba Annam
14	Samedi.....	16	Thứ bảy.....		Lundi.....	2	CHÙA NHỰT.
15	DIMANCHE.....	17	CHÙA NHỰT.		Mardi.....	3	Thứ ba.....
16	Lundi.....	18	Thứ hai.....				

NÔNG-CỔ MÍN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc	Chủ NHƠN: CANAVAGGIO
một năm... 5 \$ 00	
sáu tháng. 3 00	
Tại Đặng-dương	Chủ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH
Người Langsa	Tự DÙ-Thúc
cùng ngoại-quốc	
một năm. 10 \$ 00	DƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.
sáu tháng. 5 00	
Tại pháp cùng ngoại-quốc 10. 00	SAIGON.

ANNONCES

1 ^{er} Page le centimètre	\$ 1 50
2 ^o Page le cent....	8 1 00
3 ^e Page le cent.....	\$ 0 80
4 ^o Page le cent.....	\$ 0 60

LÒI RAO

Kính it hàng rao cùng chư vị Tôn-bằng và Quý-hữu, xin nghỉ tình Bồn-quán, mà xét sự làm nhựt-trình Nông-cõ này; không phải tính có lợi mà làm, lập ra đây để luận biện tồn-ich, việc hơn thua. Khuyên bạn hữu xét một dẽu, công đã tồn-chẳng kẽ làm chi; còn tiền mướn in một tháng sô tồn hai trăm nguyễn bạc. Vậy trong năm thứ hai đây, đã quá sáu tháng, sô gởi ra hơn ba trăm người, còn tiền trả lại thì có sáu chục, Xin anh em nghỉ giüm, bạn vinh sang người phú quý ráng mau mau gởi

bạc mua nhựt-trình năm thứ hai đèn cho Bồn-quán, dặng mà dùng trả tiền in, nói trong nra tháng Mars này bạn hữu không nhớ đèn, thì Bồn-quán ắt phải cậy nhà tho, đèn hỏi thì xin các bạn chờ phiền.

Rao it hàng:

Tô với anh em bạn hữu sang,
Xin nhớ trả tiền mua nhựt-báo;
Đừng quên gởi bạc chủ nhơn thang,
Đều khách quý, các nhà quan;
Vì chi ba lượng sáu,
Mà đẽ đèn lòi hang.

Thương cõi luận

(tiếp theo)

Làm người phải ăn ngay ở thật,
Xưa dạy rằng thành ý chính tâm;
Đặng sao người cảm đức xanh dấm,
Xét cho kỹ ít ai trân tuối;
Người nào phải như cây như cùi
Người cũng không đồng rắn đồng chìm;
Người chờ cho non rậm rừng yêm,
Đặng cho dễ dỗi lòng thay lá;
Cuộc trán tục hoặc chọn hoặc dã,
Người trên đời có từ có sao;
Nêu muôn chọn thì hành đạo dương danh,
Bằng tướng đã phải ngao du dã ngoại;
Vi ngành mặt trap tai làm sái,
Biết một mình và nghe thầy cũng một mình;
Chỉn cầu mình phú quý sang vịnh,
Mặt ai chịu nghèo nàng khỗ sở;
Ở như vậy xem ra thiệt dở;
Chẳng khác nào chim núi cá sông;
Nhưng ý mình nhiều vầy nhiều lồng,
Cứ một tánh ai lo cho nấy;
Đạo người hỏi chờ làm như vậy,
Làm vậy thi chẳng khác muôn chìm;
Hãy xét xem tự có cặp kim,
Đời nào cũng cang thường luân lý;
Người cho rõ sao rằng phi sao rằng thi,
Người cho thông sao rằng phải sao rằng chẳng;
Chờ ngở là cuộc thè lăn xǎn,
Tri tuồng dã nấp lòm mà đau lận;
Lời trước dã dạy làm phương tiện,
Hết phương tiện người là phương tiện cho mình;

Bởi vậy cho nên,
Xưa dạy người nam phải hiếu nữ phải trinh,
Trinh hiếu ấy dặng cho phương tiện;
Nêu rõ dặng nghĩa câu phương tiện,

Nghĩa là :

Phải cho người rời lại phải ta;
Xin anh em phải rằng lo xa,
Lo cho dặng thơm danh với chúng;
Lo cho dặng khôi nghèo khôi túng,
Lo làm sao cho khôi dở khôi hư;
Làm sao cho kè thiêu hiệp với người dở,
Làm sao dặng người hay hùn với kè dở;

Đặng như vậy hiệp ngubo giàu hay dở,
Vừa giúp nhau hùn hiệp với nhau;
Lập bán buôn lầy lợi chia nhau,
Bè gươong tốt dầu thác mà như sòng;
Nêu cam giữ lúa kho vàng đồng,
Một mai rồi đồng một đục sữ xanh;
Uống công trình chen mùi quẹt nanh,
Trộn kiếp dẻ mòn chi biê sách;
Vi góp dặng như Thạch-Sùng cõi tích,
Xem coi!

Sau phèi rồi xương trảng lhit phản;
Sao băng lo những chuyện nghĩa nhân,
Vẩy bạn tác lập phuong giao giết;
Hiệp nhiều vòn lợi nguyên cũng nang tuyệt;
Vẩy đồng người thi ịch hưu bắt khuy;
Khuyên anh em giúp súc khà vi,
Đặng bồn xú vui lo nèo lợi.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-BÙ-Thúc, Bên-tré.

Truyện Đầu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Vào Hải-phòng chạy ước hai giờ,
Vô gần đèn chỗ đậu vơ thân ngoài;
Nước rộng cạn bến, khôn nài
Tuy neo dứa lach cách vài dặm xa;
Năm bảy mươi thoản bé,
Đời ba lrap tuốt ra;
Ngồi hén quan-nhón àhà ta,
Muôn vào con nguyên rước mà di ngay;
Dong người Bắc mới nghe tro tré,
Tại Nam-ký là cũng luôn tuốn;
Tháp cao giá cả với chù xuồng,
Mướn thuyền đó đèn tại đường Lagare:
Lao xao tay thương khách,
Lộn xộn bạn chèo dở,
Bạn này xóm chờ dở to,
Lù kia mang trap chù dở rương;
Bơ ngo kiền lạ con người ta,
Lật dật khách thương, bạn cũng thương;
Thoản đưa vào đèn mè đường,
Phải vào xin giày nhà Douanes nói thương trình
Cái phận người hành lợ,
Cứ giữ việc tùy duyên;

May đâu gặp chủ tây quen,
Mau chờ ít chữ ra liền cửa Douanes.
Cuộc Hải-phòng trông ra rộng lớn,
Nơi tình thành nhầm cũng xué xoan;
Nam thành nữ tú nhộn nhẩn,
Lầu dài cao tháp kính dâng dọc ngang;
Tôi gare xe hỏa dà dời bên,
Đi trè bộ hành phải đợi chiếu;
Đói lòng ta đèn cao lâu,
No say một tiệt thịt rau Hải-phòng;
Tiết trứ trời dã lập đồng,
Mưa tro gió bát lạnh rung cả mình;
Muôn rõ cuộc đời đầu sợ khó,
Rào xe Pousse-pousse dặng xem chơi.
Đọc ngang gięo ngô ngọt hơi,
Nghĩ ra mới rõ cuộc trời tự nhiên;
Biết dùng lùy cứng thành kiên,
Không thời bỗ xui nghiên triễn như chòi;

Cuộc như vậy:

Trên thời nồng các,
Dưới có cửa Cam;
Biển ở tâm tâm,
Lạch vào ruột rắng;
Trông thì ngò vẫn,
Quanh phải ra dài;
Bên ta Hòn gai,
Bên hưu Đồ son;
Non giăng bao hai mé,
Hải-phòng khéo dě tên;
Mặt trời xé chín chín,
Tôi kiếp ra xe lura.

(Sau sẽ tiếp theo)

Tam-quốc chí tục đích

(tiếp theo)

Ngày thứ' vợ chồng Quách-Thường ra nơi trước nhà mà lạy tạ và nói rằng: « loài khuyên từ nó phạm oai hùm, nhớ ơn Tướng Quân dung thứ. » Quang-Công bảo giắc ra đây cho ta lây lõ chánh mà răng dạy nó. » Quách-Thường nói: « lúc canh tư nó đã giắc bọn lù của nó đi mài, không biết đi đâu. » Quang-Công từ biệt Quách-Thường thỉnh Nhị-lâu lên xe, rồi với Tôn-Công kể ngựa

mà phò, bộ xe Nhị-lâu nhầm dâng núi mà đi; dì chẳng dặng ba mươi dặm, lại thay phò sau núi ào ra hơn một trăm người, oó hai người cõi ngựa di dâu, người di trước dâu bích khǎn vàng, mình mặc áo chiên bao, người di sau nguyên là con Quách-Thường, người bich khǎn vàng nói: « ta là bồ tuổig của Ti-lion-công-tướng-quân Trương-Giác, người phải dě ngựa xích-thò lại thì ta mới cho di. » Quang-Công cà cười rằng: « loài cuồn tặc, người dã theo Trương-Giác mà ăn cướp, người có nghe danh Lưu, Quang, Trương, ba anh em không? » người ây nói: « ta chỉ có nghe người mặt dò râu dài ây là Quang-vân-Trường, song chưa biết mặt, còn người là người chi? » Quang-Công dừng dao gò ngựa, mở dầy xò râu ra, bảo người ây xem; người ây buồng cương xuồng ngựa, nǎm dâu con Quách-Thường, láy dưng nói trước ngựa. Quang-Công hỏi tên họ, người ây đáp rằng: « tôi họ Bùi tên Nguon-Thiệu, từ Trương-Giác thắc rồi đèn nay không có chúa, nên nhóm nhau trong rừng mà ăn cướp, lúc sớm mai có thằng nay đèn báo rằng có một người khách cõi một con thiên-lý-nâ dèn ngụ nơi nhà nó, nên nó rủ tôi xuồng mà cướp con ngựa ây, chẳng dě mà gặp Tướng-Quân dây. » con Quách-Thường thì cứ lạy lục xin dung mạng. Quang-Công nói: ta vì cha người, nên tha người dở. » Con Quách-Thường ôm đầu chuột mà di mài. Quang-Công hỏi Nguon-Thiệu rằng: « người chẳng biết mặt ta, sao biết dặng danh ta? » Nguon-Thiệu nói: « Cách đây chứng vài mươi dặm, có một hòn núi tên Ngọa-ngưu-Sang, trên núi có một người ở dàt Quang-tây, họ Châu tên Thường, sức mạnh ngàn cân, gân brawn râu cù, hình dung vạm vỡ, nguyên cũng bọn Huỳnh-Cân, là bộ hạ tướng của Trương-Bửu; Trương-Bửu thắc rồi, nhóm chúng ở trên núi, va mỗi lần nói chuyện, với tôi thường hay khen danh Tướng-Quân, hem vì không ngò mà tiếm dặng. » Quang-Công nói;

« chòn rừng rú là chẳng phải chỗ người hào kiệt thát túc, từ rày về sau bọn người phải bò dèu tè mà theo lẽ chánh, chó nén dè cho hư danh. » Nguon-Thiệu lạy tạ.

Lúc đang nói chuyện hổng thấy xa xa có một lùi người ngựa kéo đèn. Nguon-Thiệu nói : « ấy chắc là Châu-Thương. » Quang-Công bèn dừng ngựa mà đợi, quả thày một người mặt den minh dài, cầm thương cởi ngựa dàn chung kéo đèn, thày Quang-Công nữa mừng nữa sợ mà nói rằng : « đây là Quang-tướng-Quân. » Bên lật đật xuồng ngựa, cứ lụy nơi bên dèng và nói rằng : « tôi là Châu-Thương kinh lạy mừng ngài. » Quang-Công nói : Trán-sĩ đã biết ta noi xù nào ? » Thương nói : « xưa lúc tôi theo bọn Huỳnh-Cân là Trương-Bữu, đã từng biết mặt ông; hěm vì lờ mà theo bọn giặc nên chẳng dặng theo ông, ngày nay may dặng gặp đây, xin Tướng-Quân thâu làm bộ-tốt sớm tôi theo cảm roi xách đèn dàn thác cũng cam tâm. » Quang-Công thày ý rất chắc, mới hỏi rằng : « nếu người theo ta, còn bọn thù hạ của người liệu làm sao ? » — Châu-Thương nói : « những kẻ muôn theo thì theo, bằng chẳng muôn theo thì dè lại cũng dặng. » cả bọn đều nói muôn theo. Quang-Công xuồng ngựa hỏi Nhị-tầu. — Cam-phu-Nhơn nói : « Thúc-thúc từ cách Hứa-dò, di có một mình dàn dây đã biết là bao nhiêu gian-nang cũng chưa từng có quân mà đam theo, khi trước Liêu-Hoa muôn dây, Thúc-thúc đã từ di, nay sao lại dùng bọn Châu-Thương làm chi đồng lầm vậy, bọn tôi vã phận dồn bà lính chẳng xa Thúc-thúc liệu lầy. » Quang-Công nói ; « lời Tàu-tầu nói phải, rồi day lại nói với Châu-Thương rằng : « chẳng phải ta hẹp tình ngặt vì Nhị-tầu ta chẳng chịu, vậy thì bọn người trở về nói mà đợi ta kiêm dặng anh ta rồi, thì ta sẽ dèn kêu người. » Châu-Thương cùi dâu thưa rằng : « Thương vã chẳng là một đứa thô mảng, dã vùi thân mà làm ăn cướp, nay gặp Tướng-Quân cũng như thày mặt trời lại, há di nở bồ qua sao, nêu e đồng người

đi theo chẳng tiện, vậy thì Thương khiên chúng nó theo hết Bùi-nguon-Thiệu, Thương một mình di bộ mà theo Tướng-Quân, dàn muôn, dặm Thương cũng chẳng nói. » — Quang-Công lại dem những lời ấy mà thưa với Nhị-tầu. Cam-phu-Nhơn nói : « theo một hai người chẳng hể chí. » Quang-Công bèn khiên Châu-Thương giao hết bọn lâu la cho Bùi-nguon-Thiệu. Nguon-Thiệu nói : « tôi cũng muôn theo Quang-tướng-Quân. » Châu-Thương nói : « nếu người di bây giờ thi lâu la nó tần lạc hết, chỉ bằng quyền coi dò dã, dè ta theo Quang-tướng-Quân, khi có chổ ở an rỗi, sẽ dèn rước người. » Nguon-Thiệu buôn bực từ già trở lại. Châu-Thương theo Quang-Công thẳng qua Nhữ-nam; di dặng vài ngày, ngó thày xa xa có một tòa Sơn-Thành, Quang-Công hỏi người trong xứ, đó là chổ nào ? Nguon- ây đáp rằng : « đó kêu là Cố-Thành cách vài tháng trước đây có một vi Tướng-Quân họ Trương tên Phi, dàn vài mươi binh kị đèn dưới quan huyện di, chím lây Cố-thành mà ở, chiêu binh mãi mã, chúa cỏ dồn lương, nay dã tụ hơn năm ba ngàn người ngựa, bốn phía không ai dám đánh. » Quang-Công mừng rằng : « em ta từ nơi đâu Tứ-Châu xiêu lạc, đèn nay không nghe tin tức ở đâu, ai dè mà lại ở đây. » bèn khiên Tôn-Càng vào thành trước mà thông báo, khiên ra nghinh tiếp Nhị-tầu.

(Nguyên Trương-Phi kí ở trong núi Meng-dịch-son dặng vài tháng, nhơn lúc ra ngoài dặng thăm dộ tìn tức Huyền-Đức, di ngang qua Cố-thành, vào hỏi mà mượn lương, Quan-huyện không cho, Phi nỗi giận, đuổi Quan-huyện di, đoạt ăn Quan-huyện chìm cù thành trì, tạm dờ mà an thân.) Lúc ấy Tôn-Càng vung mang Quang-Công, vào thành ra mắt xong, rồi thuật việc Huyền-Đức đã bỏ Viên-Thiệu mà qua Nhữ-nam rồi, nay Văn-Trường ở bên Hứa-dò đưa hai bà Phu-nhơn vé đèn dây; xin Tướng-Quân ra rước. Trương-Phi nghe nói, chẳng nói lại, cứ mang giáp lên ngựa huối xà-máu dàn một ngàn người tuột

ra khỏi thành; Tôn-Càng oằn kinh, mà không dám hỏi, phải chạy theo ra thành, Quang-Công thày Trương-Phi ra đèn, mừng rỡ chẳng xiết, trao dao cho Châu-Thương cầm, giục ngựa đèn rước, bồng thày Trương-Phi trọn con mắt, dũng râu hùm, hét vang như sấm, huối xà-máu nhầm Quang-Công mà dám; Quang-Công cả kinh, lật đặt né khỏi, rồi nói rằng : « hiền đệ khoan dã, em dè coi anh chém tên tướng ấy cho em rõ lòng anh. » Phi nói : « như người quá thiệt tình, ta đóng ba hối trống, thì người phải chém cho dặng tên tướng ấy. » Quang-Công chịu; giày phu bình Tào kéo đèn dàn đầu một tướng là Thới-Dương, huối dao giục ngựa nát lớn rằng : « người giết cháu ta là Tân-Kỳ người còn tròn ở dây; nay ta vưng mạng Thừa-Tướng dèn dây bắt người. » Quang-Công chẳng thèm nói lại, cứ huối dao đèn chém. Trương-Phi đóng một hối trống chưa giút, thì Quang-Công đã chém Thới-Dương rụng đầu nơi dưới đất, quân sĩ vồ chạy; Quang-Công bắt sống tên quân-cầm cờ mà hối nguyên do; tên quân thưa rằng : « Thới-Dương nghe Tướng-Quân, giết cháu va, nên giận lắm muôn qua Hà-bắc mà đánh với Tướng-Quân, Thừa-Tướng chẳng cho, mới sai va qua Nhữ-nam đánh Lưu-Bích, chẳng dè dèn dây mà gặp Tướng-Quân. » Quang-Công nghe nói làm vây, bèn dạy dèn thưa việc ấy cho Trương-Phi nghe; Trương-Phi bèn đem những việc Quang-Công ở Hứa-dò cặt bồi tên quân. Tên quân thưa lại từ đầu chí cuối, Trương-Phi mới tin.
(Sau sẽ tiếp theo)

CANA VAGGIO

Chuyện vua Gia-Long nắm chiêm bao

Thoth-xua vua Gia-Long rắp ra mò nước, khi ngài định dèn sáng sớm ngày mai, thì cất quân ra Bắc-ký đánh giặc Tây-son, dèn hôm ấy, nǎm chiêm bao thày mǎ dâu. Lúc thức dậy lo lắn, lây làm điếm chẳng lành, liền cho dời các tướng dèn mà bàn mộng. Các tướng đều hẫu cà, ngái mới hối rằng : « Ta định

sáng mai cát quẩn, mà lúc nay năm chiêm bao thấy mệt đâu, là điểm ra thê nào? » Các tướng nghĩ chả biết ra thê nào, lúc ấy có một người học trò thưa: « Thật là điểm hay. » Ngài lại hỏi rằng: « Như thê mà nhà người lầy làm hay, là lậy nghĩa làm sao? » Người học trò thưa rằng: « Hiện bấy giờ ngài đương làm chúa mà chữ chúa ở trên đầu có một nét chàm thì chỉ còn có chữ vương mà thôi. Thê thì hẳn lậy được thiên hạ mà làm vua. » Vua Gia-Long nghe thầy người học trò bàn thê, mới đổi sáu làm vui, ban thưởng cho người học trò nhiều lắm.

Đến sáng mai mới cát quẩn ra Bắc-kỳ, vì vua nhà Lê mà khởi nghĩa đánh với Tây-son được nhiều trận lâm, rồi làm vua cả nước Nam,

NGUYỄN-KHẮC-HUẾ, kinh lục.

Rút trong Recueil de cent textes Annamites, par A Chéon.

- Chuyện Lý Phụng

Đời hậu Hán, tại đất Giang-dong, có tên Lý-Bích là con ông Lý-Thạch, người thanh liêm, nhơn đức, văn võ song toàn làm quan tới hực tham quan.

Nguyễn khi ông Lý-Thạch là cha ông Lý-Bích còn sanh tiên, thì ở tại Giang-nam, nhà chuyên nghề ruộng rây, giàu có muôn hộ. Đến sau vợ chồng ông Lý-Thạch qua đời rồi, thời Lý-Bích còn nhỏ, nhơn bị giặc già nỗi dậy, nên Lý-Bích phải bỏ hết sự nghiệp cha mẹ, nay trốn chỗ cũ, mai ăn chỗ khác, sau giặt lạt mồi tối ngủ tại đất Giang-dong.

Người tánh khí can đảm, lại thông minh, nên quan sở tại mồi cho làm lý-trưởng tại ấp Giao-hòa, sau lần lần lên tới chức ham-quản.

Khi ấy nhà giàu có. Vợ chánh mảnh sớm, mới cưới nàng Huỳnh-Cơ là con ông Huỳnh-lão, cũng là dòng quan. Sau nàng Huỳnh-Cơ sinh dặng ba trai đặt tên là Lý-Long, Lý-Qui, Lý-Phụng.

Lý-Long, Lý-Qui noi theo nghề nghiệp ông bà, chuyên nghề ruộng nương, lại nhớ của cha mẹ bù chí, nên chẳng bao lâu lập nên

gia thất, còn Lý-Phụng, khi cưới vợ rồi, theo về quê vợ, mà phản cha mẹ vợ cũng nghèo, phần thời vận chưa tới, làm ruộng mùa nào thất mùa này, nên phải nghiên nghèo, sau vợ lại mệt, lưu lạc ít năm, rồi lẩn bối trời nỗi về tới đất Giang-dong.

Lý-Phụng giặt con về vào khóc lạy cha mẹ cùng tờ sự minh, xin ở giúp việc nhà.

Vợ chồng Lý-Bích thấy con nghèo thì thương mởi dạy ở coi sóc giúp việc ruộng nương, lại giao riêng cho năm sáu phần ruộng làm mà nuôi con sau nhở trời ngó lại sẽ hay.

Lý-Phụng về ở dặng ít năm, nhơn vì lúa thóc không dặng khá, lại sợ tốn hao của cha mẹ, nên mới tới nói chuyện với Lý-Long xin mướn ít dây ruộng.

Vợ chồng Lý-Long cho và biếu về cát nhà trong đất mà ở.

Lý-Phụng mới giặt con và đón dỗ về cát nhà ở gần anh cả mình.

Cha con Lý-Phụng ở đó dặng vài năm, mỗi mùa, ăn xài và trả tiền trâu ruộng rồi còn dư lại dặng vài trăm giá. Sau vợ chồng Lý-Long thấy nhiều người chịu mướn ruộng dặng tiền, mới kiêm chuyện lây ruộng lại không cho Lý-Phụng mướn nữa. Lý-Phụng mới dò nhà dì cát chỗ khác và mướn ruộng của người anh thứ ba tên là Lý-Qui mà làm.

(Sau sẽ tiếp theo)

TRẦN-KHẮC-KÝ, tự Phục-lê

Lời rao

Có người muốn bán một số ruộng rất to tại het Sóc-trăng, ruộng ấy khàn dặng 18 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn giá lúa ruộng, bốn phía đều có rạch giữa có khai kinh dã lầu, mỗi kỳ dặng 4, 5 mươi lá lầu, phía rạch-cái, đất lâm rây tốt lâm, đã có hơn 30 lá điện ở, chả nào cũng khâ, khởi giüm ấn, có lèp rồi một miềng vườn sâu sòng, 5 cồn nhỏ vựa cát sắng, bán giá nhẹ, ai muốn mua xin đến do Bồn-quản mà thương nghị...

LỜI RAO

Nhà quán lát và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacareo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách dặng rõ, tại nhà hàng tối mới lập đây, có bán rượu ngọt bồ-mát dù, và có cơm tý mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch sẽ ngọt béo, vị vân dùng mực, như hàng của người Laṅgsa; lại có dặm đồ ngọt khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1,50

Giá 15 cachets 15 00

Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải chờ trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và quý khách muốn Yên ấm, xin tỏ trước dặng cửa sổan phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3.00

Còn Tôn-Viên quý-khách muốn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc đêm cưới, tân gia chi, xin dễn rõ dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính xin chư vị dồi chí linh mọn với tôi, là người bồn-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duyên tôi thì cầm ơn lầm.

NGUYỄN-VĂN-VÂN.

Cứu Bô-thiện của quan Phá-Sói-Nam-ký.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, chủ nhựt-trinh Nông-cổ-mìn-dám, có bán ứng trâu đực, trâu cái, và bò lâm, bò xe. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm ông, kéo lúa thì đến lại nhà ông ấy mà mua. Bò tốt mà bán rẻ

Ngày 25 Févier 1903.

GIÁ LÚA GẠO

VĨNH-LONG	GÓC-GÓC	BÌN-XAU
150 cân bay	68 kilos	
mỗi		
cát		
nhà máy		
2 \$93	2 \$93	3 \$95
gạo		
lát		
nhà máy		
5 Phân thóc		
134 cân hay	60 kilos	
trong 1 trăm		
700.....	10	"
vào bao sắn, khòi thuế	15	"
	20	"
Tùy theo		
gạo trắng nhà máy	dần sàng và	
	tỏi xâu.	

CƯU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÈ SÔNG BỀN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tay và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện srt, cùng sách Minh-tam, Tú-thơ chữ như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày dỗ, cảng viêt, ngồi viêt, mực, thước, ván vân...

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, máy may, xin rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều it.

Nhà có may máy, may y phục tay và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chirc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan quý-khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngọt mát bồ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bồ, chocolat dùng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đèn chỗ người bồn-quốc cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH cỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá....	6 \$ 00
Tuồng Sơn-hậu cuộn nhứt.....	0 20
Sơn-hậu cuộn nhì mới có giá cũng.....	0 20
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiêu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Biểu-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bưu-giám cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 30
Tổng-Tử.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hat mà muôn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước, cũng nói tên họ và chố ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ày lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO

(1903)

NGÀY LÂU-SA	THANG BA LANGSA		THANG HAI ANNAM		THANG BA LANGSA		THANG HAI ANNAM	
	NGÀY	ANH	NGÀY	ANH	NGÀY	ANH	NGÀY	ANH
1	DIMANCHE.....	3	CHÙA NHỰT.	17	Mardi.....	19	Thứ ba	
2	Lundi.....	4	Thứ hai	18	Mercredi.....	20	Thứ tư	
3	Mardi.....	5	Thứ ba	19	Jeudi.....	21	Thứ năm	
4	Mercredi.....	6	Thứ tư	20	Vendredi.....	22	Thứ sáu	
5	Jeudi.....	7	Thứ năm	21	Samedi.....	23	Thứ bảy	
6	Vendredi.....	8	Thứ sáu	22	DIMANCHE.....	24	CHÙA NHỰT.	
7	Samedi.....	9	Thứ bảy	23	Lundi.....	25	Thứ hai	
8	DIMANCHE.....	10	CHÙA NHỰT.	24	Mardi.....	26	Thứ ba	
9	Lundi.....	11	Thứ hai	25	Mercredi.....	27	Thứ tư	
10	Mardi.....	12	Thứ ba	26	Jeudi.....	28	Thứ năm	
11	Mercredi.....	13	Thứ tư	27	Vendredi.....	29	Thứ sáu	
12	Jeudi.....	14	Thứ năm	28	Samedi.....	30	Thứ bảy	
13	Vendredi.....	15	Thứ sáu	29	DIMANCHE.....	1	Tháng ba Annam	
14	Samedi.....	16	Thứ bảy	30	Lundi.....	2	CHÙA NHỰT.	
15	DIMANCHE.....	17	CHÙA NHỰT.	31	Mardi.....	3	Thứ ba	
16	Lundi.....	18	Thứ hai					

Saigon. — Imprimerie-Librarie CLAUDE & C°.

Gérant CANAVAGGIO

NĂM THU HAI — SỐ THU 82

NGÀY 28 THÁNG HAI NĂM QUÍ-MÃO

NGÀY 26 MARS 1903

NÔNG-CỔ MÍN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Tại Đông-dương

Người bán quốc
một năm.. 5 \$ 00
sáu tháng. 3 00

Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$ 00
sáu tháng. 5 00

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH

Tự Dú-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Sô 84.

SAIGON.

ANNONCES

1er Page le centimètre. \$ 1.50

2e Page le cent..... \$ 1.00

3e Page le cent..... \$ 0.80

4e Page le cent..... \$ 0.60

LỜI RAO

Kính ít hàng rao cùng chư vị Tôn-
đảng và Quí-hữu, xin nghỉ tinh Bồn-
quán, mà xét sự làm nhứt-trình Nông-
cổ này; không phải tính có lợi mà làm,
lập ra đây để luận biện tồn-ich, việc
hơn thua. Khuyên bạn hưu xét một đều,
ông đã tôn chặng kẽ làm chi; còn tiền
muốn in một tháng sô tồn hai trăm
nguyên bạc. Vậy trong năm thứ hai đây,
sẽ quá sáu tháng, sô gửi ra hơn ba
tám người, còn tiền trả lại thì có sáu
hục. Xin anh em nghỉ giüm, bạn vinh
nhưng người phủ qui ràng mau mau gửi

bạc mua nhứt-trình năm thứ hai, đèn cho
Bồn-quán, dặng mà dùng trả tiền in.
nội trong nửa tháng Mars này bao hưu
không nhớ đèn, thì Bồn-quán át phải
cây nhà thơ, đèn hỏi thì xin các ban
chó phiền.

Rao ít hàng:

Tỏ với anh em bạn hữu sang;
Xin nhớ trả tiền mua nhứt-báo;
Đừng quên gửi bạc chủ nhơn thang.
Đều khách quí, các nhà quan;
Vì chí ba lượng sáu;
Mà dè đèn lời hàng.

LƯƠNG-KHẮC-NINH. 58

Thương cõi luận

(tiếp theo)

Luận buôn bán đều lợi chung trong nước,
Người giàu nghèo có thề nhờ nhau;
Lại có người gởi tiếng trơ trêu,
Rắng Bồn-quán luận hoài nhiêu chuyện,

Nói như vầy :

« Ai trên thề cũng có tay và có miệng,
« Nên tục rằng « Tay nhọc thì hòn nhai ;
« Trong vòng trời có rủi có may,
« Sanh xứ khó phải làm theo sự khó ;
« Nơi sáu tinh trời đà lụa chờ,
« Sám cho người Tiên Phật ở chơi ;
« Chê chúng ta luận biện mồi hơi,
« Cõi Tiên Phật mới cho làm biêng ;
« Sanh gấp chờ ngọt ngon nhiêu miêng,
« Sanh nhãm nơi sung sướng mỏi đếu ;
« Gái xinh trai lịch dẹp giêu,
« Cơm trắng cà tưới chờ chờ ;
« Bỗn tiết hoa khai rực rỡ,
« Hai mùa gió mát thanh thao ;
« Giòi làm sao dở lại làm sao,
« Tục hay nói khéo làm tài vung ;
« Khuyên Chù-bút có siêng thì tung,
« Tụng sao mà chúng quí tây quí ;
« Tụng đèn khi đạo kiếp nó tu trĩ,
« Tụng cho đăng ác tăng thành Phật ;
« Đăng vây thiệt công tay trời đất,
« Chẳng dặng thì như lặn biển mà tiêm kiêm ;
« Hè người ta thì có áo có xiêm,
« Biết ăn mặt phải biết mình khác thú ;
« Công Chù-bút luận bàn cung dù,
« Người không nghe hãy xét bởi sao ;
« Đã biết rắng chỉ lập chẳng từ lao,
« Song dây nhạc giữa rừng thèm nhạc súc ;
« Nhơn bởi thầy luận hoài nên tức,
« Nhắc ít lời cho Chù-bút xem chơi. »

Lời đáp :

Mới nghe qua đường diều cõi chơi bởi,
Xét rõ lại thiệt gầm thêu rắng tờ ;
Tôi xin nhặt ít lời tờ rõ,
Đặng cho người xét lý phân minh ;
Hè người mà thầy phải làm thính,
Không muôn nhắc cho người thầy với ;
Như người ây thiệt người tặc thói,

Cam những đều ích kỷ tồn nhơn ;
Tôi luận dày vòn muôn làm ơn,
Cũng như kè dồn gai dào giềng ;
Sanh ra thề tướng người làm biêng,
Đặng vây là đạo cõi tiên phong,
Ở trên trán ý muôn thong dong ;
Chỉ bằng kè đơn cuồng cõi lại,
Người khác thú là rõ đều nên lẽ phải ;
Người dẽ làm cho no cật àm thân,
Người dời in cõi cuộc phản phản ;
Rõ đạo lý phải nhớ công sanh dục ;
Tử thương cõi biết ngàn muôn lúc,
Đời thạnh suy thương hải tang dien ;
Đau nhũng là phạt phật tiền tiên,
Đau mày bợm ma ma quí quí ;
Người có học phải suy cho chí lý,
Ma quí cùng tiền phật dâu sanh ;
Có phải là tâm thuỷt tái thành,
Phải tiền phật quay là ma quí ;
Người dạo đức nghĩa nhơn tâm chí,
Người thương người dặng trọng đạo người ;
Đặng vây thi tiền phật trong cõi người,
Nêu không ăn như ma như quí ;
Cũng mày mệt tay chọn mà ít trĩ,
Ham một đều trộm cướp bạo tăng ;
Đặng thề thi làm việc dọc ngang,
Sẵn dèo cứ thâu da nạp thiêu ;
Còn ít thè, thi thị triền châu phiêu,
Tụ cõi quan trộm cướp của người ;
Luận cho dài nghe cũng nực cười,
Người như vây là ma là quí ;
Giữa chợ búa kinh thành xem kỹ,
It phật tiền ma quí thiệt nhiều ;
Luận phân minh e trưởng rắng kiêu,
Bợm hóc uồng ham ăn là ma quí ;
Chó tiền phật xét coi cho kỹ,
Một ta-bà hai chịu sắc-không ;
Làm con người hãy ráng có công,
Công giúp vật ây là tiên phật ;
Tôi có nhớ một lời của phật,
Xin tờ cùng bạn hữu nghe chơi ;
« Nhứt văn tương bắt khứ,
Duy hữu nghiệp tùy thân.

Nghĩa là :

« Một đóng thát chẳng dam theo,
Chỉn nghe cùng nghiệp cứ deo noi mình. »
(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-ĐỨ-THÚC, Bến-tre.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nèp từ Lục-Tỉnh dèn Cao-Mang, và bán mỗi hạt Tham-biển trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tốt, đặt ròng Nèp mà thôi, dùng mà tè tự sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ ; vì đặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muôn lập tiệm nhánh (bái-nhì) dặng bán rượu này, thi phải dèn tại hàng nòi Saigon, số nhà và đường dã tò đó mà thương nghị, dặng bằng lanh bài cho mà bán. (Rượu này có nhân lường-long).

Truyện Đầu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Từ thuở bé chưa tăng biết lạnh ;
nay bón mươi mới rõ đông hàng ;
Thảm thương mày kè bán hàng,
rết rung lập cập đầy dàng kiềm ăn ;
Áo bá nạp vá ngang vá dọc,
giày thần thông ràng ngược ràng xuôi ;
Lăn xăn kè tới người lui,
bợm sang xe ngựa phường dui gảy gầu ;
Xe pousse-pousse đưa đà dèn chờ,
nhà la gare xem thay rộng thay ;

Mái trên lợp những kèm dày,
dưới nén gạch vẽ sân đáy đá xanh ;

Bé dài ước quá ba mươi thước,
đoạn giữa hai tùng lường thù biền ;

Cửa công Nhà-nước phân miên,
chia hai nhà giày rẽ miêng tây nam ;

Tây quan xe nhì nhứt,
Nam nhơn bức ba tư ;

Chứa ra một khoản đè dù,
chỗ này cần lãnh đố tư bộ hành ;

Một đều tôi vòn không dành,
lợi chung tinh dèn đầu lòn của dân ;

Nghĩa là bán soát công khiên gánh,
đầu giá mua trùm bọn colis ;

Bộ hành nêu có vật chí,

kilo ba thục quả thi tiến thêm ;
Hàng colis ỷ thê,
cứ mỗi mòn năm chiêm ;
Kè từ vào dèn mè thêm,
lại cản bờn bước tinh thèm nữa hào ;
Chừng nữa giờ trước khi xe chạy,
lúc cản đồ giá cả ô ào ;
Tây Nam lớn nhỏ lao xao,
sự vì trẻ nái chạy nhào tranh nhau ;
It dò iỏi-dặng bê thong thả,
lanh giày lèn xe thay rồ ràng ;
Đèn khi xe hòa bango ngắn,
sáu giờ thiêu khắc nhâm dâng rủi dung ;
Hải-phòng tối kè gare thứ nhứt,
vật-cách thứ nhì hiệu môt thôn ;
Thứ ba Du-nghiệp cựu dồn,
thứ tư Phú-thái, có thôn dân nhiều ;
Thứ năm là Phan-xá,
thứ sáu dèn Lai-khé ;
Tiền-trung thứ bảy ai ché,
khen người khéo đặt có bể phó trương ;
Hơn một phần đường garé thứ tam,
Hải-dương tĩnh lớn ở bên đường ;
Chỗ này đậu nghỉ ít hương,
gần gare có bán nước đường rượu bière ;
Lúc đèn dày tám giờ ba khắc,
người bộ hành lồng dối xóp ve ;
Xuống xe nhâm tiệm chạy te,
bánh mì saucisse mua vé chờ xoi ;
Nhì nhứt xe tây mua rượu bot,
ba tư người Bắc dẻ môi phoi ;
Cuộc đời lầm chuyện vui chơi,
nhờ y nói rõ có lời mich nhau ;
Cao-xá dèn nòi gare thứ chín,
Anh-diêm chỗ đậu trọn là mươi ;
Trong xe ai này vui chơi,
Trai xem gái lạ, trẻ cười già rung ;
Cầm-giang gare mươi một,
Xuân-dao dặng mươi hai ;
Mươi ba Lạc-dao chẳng sai,
chỗ này dè tử Nhan-Hồi hiên xưa ;
Đinh-du là mươi bốn,
Phú-thị thiệt mươi lăm ;
Đèn gare mươi sáu Gia-lâm ;
Hà-nội mươi bảy kinh thành tại đây ;
Gần gare xe phải qua cầu sắt,

hai bờn nhiệm chống những đá xanh;

Xe di hình rắn bò quanh,
nữa giờ ước trọn train khỏi cầu;

Bực sòng vòn thiệt không sâu,
để an phuong phò bắt cầu trên cõi;

Việc làm phuong tiện cho hành lõ,
phi lâm công tiễn chà quắc dân;

Mười giờ ba khắc ít phản,
dèn gare Hà-nội rắn rắn người ta.

(Sau sẽ tiếp theo)

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Lúc đang nói chuyện, bỗng có quân trong thành ra bảo nói phía ngoài cửa Nam-môn có hơn vài mươi quân kỵ chạy đèn rất mau, chẳng biết là ai; Trương-Phi hỏi nghi, bèn trở qua Nam-môn xem coi, quả thay vài mươi kỵ cắm cung dài tên chạy đèn, tới gần thay Trương-Phi bèn xuống ngựa; xem ra là Mê-Trước với Mê-Phương. Phi cũng xuống ngựa ra mắt. Trước nói: « từ nơi dắt Tứ-châu tản lạc, hai anh em tôi lánh nạng về làng, sai người xa gần thăm dò, nghe nói Văn-Trường đã dắt Tào-Tháo rồi, còn Chúa-công thì ở bên Hà-bắc, lại nghe Giang-Ung cũng qua Hà-bắc rồi, song chẳng biết Tướng-Quân ở đây, hôm qua đi dọc, dâng gặp một bọn khách di dâng nói có một vi Tướng-Quân họ Trương hình gian lảm vây, nay chém cứ Cố-thành, anh em tôi định chắc là Tướng-Quân, nên đèn tiêm thăm, may dâng gặp nhau. » Phi nói: « Nhị-ca tôi với Tôn-Càng vừa mới đưa Nhị-tầu tôi đèn, nay tôi đã hay tin tức Đại-ca tôi rồi. » hai người cả mừng, đều đèn ra mắt Quang-Công và Nhị-tầu. Phi bèn thỉnh Nhị-tầu vào thành; vào đèn nhà ngồi xong rồi Nhị-tầu bèn thuật dâu duỗi gốc ngọn việc Quang-Công lại; Trương-Phi nghe nói khóc ròng lên rồi lạy Văn-Trường, hai anh em Mê-Trước cũng thảm thương; Trương-Phi cũng thuật việc mình, rồi dạy bày liệc ăn mừng.

Ngày thứ Trương-Phi cũng muôn theo Quang-Công qua Nhữ-nam dặng tiêm Huyền-Đức Quang-Công nói: « em phải bảo hộ Nhị-tầu ở dở nơi thành này, để anh với Tôn-Càng qua đó thăm dò tin tức Đại-ca. » Trương-Phi chịu, Quang-Công với Tôn-Càng dàn ván binh kỵ thắng qua Nhữ-nam; Lưu-Bích, Cung-Đô ra rước, Quang-Công bèn hỏi: « Hoàng-Thúc ở đâu? » Lưu-Bích nói: « Hoàng-Thúc đèn dây ở dâng vài ngày, nhơn thay binh lại trở về Hà-bắc mà thương-nghi với Viên-Thiệu rồi. » Quang-Công buồn, bức chưởng vu Tôn-Càng nói: « lo buồn làm chi, chịu khó nhọc một phen nữa, trở qua Hà-bắc cho Hoàng-Thúc hay, rồi dâng nhau trở về Cố-thành thì xong. » Quang-Công nghe lời, từ biệt Lưu-Bích, Cung-Đô, về đèn Cố-thành nói lại với Trương-Phi; Phi muôn dì theo qua Hà-bắc. Quang-Công nói: dặng một thành này là cho bọn ta an thân, chưởng nên bồ trông, anh với Tôn-Càng đồng qua bên Viên-Thiệu tiêm dâng Đại-ca rồi về dây sum hiệp với nhau, em ráo giũ thành này. » — Phi nói: « anh chém Nhan-Lương, Văn-Xù cùa va, di làm sao dâng? » Quang-Công nói: « chưởng hê chí, anh quay đèn đó tùy cơ ứng biến. » bèn kêu Châu-Thương hỏi rằng: « trên núi Ngoa-ngưu-Sang và bên Bùi-ngoơn-Thiệu, bèt thay dâng bao nhiêu người ngựa? » Thương nói: « trước chúng bốn năm trăm. » — Quang-Công nói: « nay ta di tiêm anh ta, người phải qua Ngoa-ngưu-Sang mà rùi bọn binh ây rồi cứ dâng lớn mà dón rước ta. » Châu-Thương lanh mang di liền, Quang-Công, Tôn-Càng với vài mươi binh kỵ thắng qua Hà-bắc, gần đèn bờ cõi; Tôn-Càng nói: « Tướng-Quân chờ mìn khinh mà vào, chỉ ở đây nghỉ ngơi mà đợi tôi vào ra mắt Hoàng-Thúc rồi sẽ tính. » Quang-Công nghe theo, cho Tôn-Càng di rõ ngó xa xa trong xóm có nhà, bèn với lè tung nhơn vào đó nghỉ ngơi. Trong nhà một ông già chồng gầy bước ra làm lẽ với Quang-Công; Quang-Công thưa thiêt với

mình. Ông già nói: « tôi cũng là họ Quang-Định, nghe danh ông đã lâu, nay may dâng gặp. » Bên dâng hai người con ra mắt Quang-Công; lại dãi dâng Quang-Công cùng kè tùng nhơn rồi dở ở trong nhà.

Nói về Tôn-Càng một mình một ngựa vào dâng Ký-châu ra mắt Huyền-Đức, rồi thuật các việc. Huyền-Đức nói: « Giang-Ung cũng là ở đây, phải lén mời và đèn mà lo chung với nhau. » giây phúc Giang-Ung dèn ra mắt Tôn-Càng xong, rồi đứng ngồi lo kê mà thoát thân; Ung nói: « Chúa-công mai phải ra mắt Viên-Thiệu, chỉ nói rằng qua Kinh-châu rùi Lưu-Bích đóng tam hiệp lực dâng binh Tào-Tháo; rồi nhơn diệp ây mà di đèn. » Huyền-Đức nói: « kè ây rất hay, song chẳng biết bạn người có theo ta dâng chưởng? »

Ung nói: « tôi cũng có kè mà thoát thân. » Thương nghi xong rồi, ngày thứ Huyền-Đức rao ra mắt Viên-Thiệu rằng: Lưu-kieu-Thắng là tên thù dắt Kinh-châu chia quân, binh rồng trong dù, nên hiệp với va, đóng đánh Tào-Tháo. » Thiệu nói: « tôi thường sai sứ qua ta mìn hiệp với va, ngọt va không chịu. » Huyền-Đức nói: « người ây dâng tông với tôi, tôi mà rùi va, át không khỏi từ. » — Thiệu nói: « như dâng Lưu-Bích thì là hơn Lưu-Bích. » rồi bèn khiên Huyền-Đức dì; Thiệu lại nói: « tôi mới nghe Văn-Trường đã từ Tào-Tháo rời, ý muôn qua dây, tôi sẽ giết và dâng báo cùu cho Nhan-Lương, Văn-Xù. »

Huyền-Đức nói: « khi trước Minh-công muôn dùng nó, nên tôi mới với qua, nay sao lại muôn giết? Vâ lại Nhan-Lương, Văn-Xù cũng lì như hai con nai, còn Văn-Trường có cop, mà hai con nai mà dâng một con cop, thì có hại chi sao. » — Thiệu cười rằng: « tôi rất thương va, ây là lời 'oi nói chơi, phai sai người với va bảo qua cho mau, »

Huyền-Đức nói: « vậy thì phai sai Tôn-Càng với va mới dâng. » Thiệu cà mừng, theo lời. — Huyền-Đức vira bước ra, lung-lึง thưa rằng: « Huyền-Đức di phen

này, át chưởng trở về, tôi xin di theo va, một là: đồng nói với Lưu-Bích, hai là: giữ giũ Huyền-Đức. » Thiệu nghe dâng, bèn cho Giang-Ung di với Huyền-Đức. Quách-Đô cang Viên-Thiệu rằng: « Lưu-Bị trước dâng di Lưu-Bích việc cũng chưa xong, nay lại kiền di với Giang-Ung qua Kinh-châu, thì át chưởng trở về. » Thiệu nói: « người chờ có da nghi, Giang-Ung dà biết rõ. » Quách-Đô than thở trả ra.

Nói về Huyền-Đức sai Tôn-Càng di trước dâng nói cho Quang-Công hay, rồi với Giang-Ung từ biệt Viên-Thiệu ra khỏi thành, di dèn bờ cõi, Tôn-Càng ra rước vào nhà Quang-Định; Quang-Công ra tiêp lạy noi trước cửa, anh em cầm tay nhau than khóc chưởng cùng. Quang-Định cũng giặc hai con ra lạy nơi trước nhà; Huyền-Đức hỏi tên họ, Quang-Công nói: « người này một họ với em, có hai con trai, con lớn tên Quang-Ninh, học văn, con thứ tên Quang-Binh, học võ. » Quang-Định nói: « nay ý tôi muôn cho dứa con thứ tôi theo Quang-tướng-Quân, chưởng bay Tướng-Quân có băng lồng nạp dụng chưởng? » Huyền-Đức nói: « tuổi chưởng bao lớn? » — Định nói: « át có lồng tôt, em tôi cũng chưa có con, nay nhận nó làm con dâng chưởng? » — Quang-Định cà mừng, bèn khiên Quang-Binh lạy Quang-Công là cha, kêu Huyền-Đức là bác. — Huyền-Đức sợ e Viên-Thiệu theo bèn mau sửa soạn lên dâng, Quang-Binh cũng sắm sửa theo Quang-Công; Quang-Định đưa khéo một dặm dâng mới trở lại; Quang-Công khiên di thắng qua Ngoa-ngưu-Sang.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Biền phi thường

Bồn-quán có tiếp dâng thơ của một Qui-hữu ở tại Hà-nội; rằng trong đêm 12 février 1903, ba giờ khuya có Địa-chân, (đất rúng) trước hèt nghe tiếng gió ủ ù dang nằm ngủ trong giường giục mình thức giấc thì giường

lắc chuyền như nấm trong ghe, bị người bước qua bước lại mà lắc; như vậy chứng hai ba phút đồng hồ, đèn sáng ra các nơi đều đánh dây thép đèn cũng nói y như vậy. Ông Qui-hữu của Bồn-quán, nói rằng từ ra ở Hà-nội đã hai lần động đất như vậy.

Đều biến phi thường vậy không thầy thì ít tí, chờ xưa cũng có đều kỵ biến như vậy.

Tôi có thầy trong sách đế Địa-chân: Ngày 17 tháng sáu năm Khuong-Hi thứ 7, thoát nghe như tiếng sầm từ bên Đông-nam qua Tây-bắc, người đều sợ hãi, liền thay ghe bàn tó chén ngà lão, nhà cửa rúng rắc người người đều ngó nhau mắt via, một giây mới rỗ là đất động, liền chạy ra khỏi nhà, thì lâu dài nhà cửa ngà xuống đứng dậy, tiếng vách ngà hè nhào ầm ầm; giờ trễ bé lớn la kêu vang đầy; còn người ta xây xảm chông mặt đứng không dặng ngồi nương mặt đất, xây trở như sóng dối thoản, nơi sông rạch nước đứng cao hơn trượng, gà kêu muôn sủa vang thành; ước chừng một giờ mới êm, đầy dảng chặt ngò dòn ông dòn bà con trai con gái hăn xăn trờ chuyệ, trong đó có nhiều người quên mặt áo quin, mà cũng không ngờ là mình ở lõ.

Sau nghe lại có một chỗ bị lùi ây sụp đất hơn một mẫu sâu lội không thấu, nhà lầu sái hướng, phía Nam trờ qua Bắc, núi cũng sụp cỏ hang.

Xem coi xưa cũng có như vậy phi thường.
Chù Bút.

Liêu trang ma y dien ca

(tiếp theo)

Người mào bộ miệng gáu dai,
hỗn bào má lại lầy trai không lâm;
Người nào da trắng ngăm ngăm,
ăn nói chả chợt ám thám lày trai;
Gái mà da trắng tóc dài,
tai ngay cao lớn nào ai dám bì;
Gái mà tánh hạnh ngu si,
bàn tay ngón vẫn móng thi khuyết phao;
Lai quần sau thấp trước cao.
vú thi không nuốt dày sao hư hoài;

Làm trai coi vợ đứng sai,
biết dặng mày nét hòm mai vuông tròn,
Con nào chum chum vú son;
dịch di vật nhọt hời còn lòng riêng,
Mây dứa có ý có tình,
di hình ngồng vịt trong mình những gân;
Con nào tóc trắng vân vân,
khao khao tiếng nói không cần chồng con;

Gái nên mồi dò như son,
vóc dài mà lại mặt tròn giàu sang;
Đứa nào vừa nói vừa than,
ay là mị nòng sang dâng lão không,
Tiếng nói rền rần như đồng,
rau con là một sát chồng là hai;
Những dứa ăn cắp hoài hòi,
mồi miệng trênh nhung nói sai nhiêu lời;

Ăn rồi dạo xóm đi chơi,
ngồi lè dời mách với bày chồi dồi,
Việc nhà thì dã không rối,
nữ công nữ hành ôi thời biết gì;
Con mắt béo chet thị pli,
kể rằng chon tóc kiềm di học ngoài;
Con nào rộng miệng cầm dài,
bánh hàng ngày một không sai hứa nào.

Kè sao cho xiết hư hao,
nữ sanh ngoại tộc hơi nào kè dài;
Để coi mây dứa con trai,
dặng mà phụng tự lâu dài tò tiên;

Chon mây bằng nó mọc liễn,
ắt là ly tò ly liễn không rối;
Da mặt láng tự như dồi (dầu)
trai gái cờ bạc ôi thời xong già.

Tuy người da đen mồi chi,
ngủ quan lục phù tốt thi hiền vang;

Mạng cung chồn ây khô khang,
tai trọng tật bệnh heo dâng thí phi;

Chon cao chon thấp một kbi,
mảng đời nghèo khó vây thi thiết tha!

Dái ra pháy pháy sương sa,
lớn lên ô phù ô tòa không sai;

Dái ra một dợt chày ngay,
bắn cùng lao khô tháng ngày tân toan.

Bộ di chon hước khoan khoan,
cửa nhà giàu có tiền ngầu lúa muôn.

(Sau sẽ tiếp theo)
Giao hòa thốn TRẦN-ĐẠT-CHI:

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lòn, đường 7 Avenue Jacaréo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quan quý-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngọt bồ mát dù, và có cơm tây mới ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch sẽ ngọt béo, vị vàn đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngọt khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1.50
Giá 15 cachets 15 00
Dùng trọn tháng 50 00
Như muốn dùng cơm khuya xin phải chờ hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.
Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và quý khách muốn yên ấm, xin tồ trước dặng sửa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3.50
Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc dàm cưới, tân gia chi, xin tồ dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính xin chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người bồn-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy đèn tôi thì cầm ơn lầm.

NGUYỄN-VÂN-VÂN.
Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-ký.

Tại Thủ-direc nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhựt-trinh Nông-cổ-mìn-dàm, có bán những trâu đực, trâu cái, và bò làm, bò xe-tot. Ai có muôn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ày mà mua. Trâu bò lột mà bán rẻ.

Ngày 25 Févier 1903.

GIÁ LÚA GẠO

	VỊNH-LONG	GÒ-CỘNG	BÃI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2 \$ 93	2 \$ 93	3 \$ 95
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong 1 trăm 134 cân hay là 60 kilos	10	10	10
700.....	15	15	15
Vào bao sắn, khởi thuê.....	20	20	20
	Tùy theo	dần sáng và	tốt xấu.

CỤU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học, chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tam, Tứ-thơ chử nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày dỗ, cảng việt, ngồi việt, mực, thước, văn vân...

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt. Nội hat ai có sữa tủ-sắt, mây may, xin rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều it.

Nhà có may mây, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường, ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chức, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan quý-khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngọt mát bồ; già bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bồ, chocolat dùng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đèn chỗ người bồn-quốc cùng nhau, mà giúp cho nén việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này :

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá.....	6 \$ 00
Tuồng Son-hậu cuộn nhứt.....	0. 20
Son-hậu cuộn nhì mới có giá cũng.....	0. 20
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0. 60
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1. 00
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0. 30
Tục-ngữ Cờ-ngữ.....	0. 65
Sử ký Nam-việt.....	0. 40
Phong-hoa Điều-bành.....	0. 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0. 10
Minh-Tâm Bưu-giám cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2. 00
Lang-châu.....	0. 30
Bach-viên.....	0. 30
Tòng-Tử.....	0. 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muốn mua thứ sách oán thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ày lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO (1903)

NGÀY LANGSA	THANG BA - LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BA - LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DIMANCHE.....	3	CHÚA NHỰT.	17	Mardi.....	19	Thứ ba									
2	Lundi.....	4	Thứ hai	18	Mercredi.....	20	Thứ tư									
3	Mardi.....	5	Thứ ba	19	Jeudi.....	21	Thứ năm									
4	Mercredi.....	6	Thứ tư	20	Vendredi.....	22	Thứ sáu									
5	Jeudi.....	7	Thứ năm	21	Samedi.....	23	Thứ bảy									
6	Vendredi.....	8	Thứ sáu	22	DIMANCHE.....	24	Chúa NHỰT.									
7	Samedi.....	9	Thứ bảy	23	Lundi.....	25	Thứ hai									
8	DIMANCHE.....	10	Chúa NHỰT.	24	Mardi.....	26	Thứ ba									
9	Lundi.....	11	Thứ hai	25	Mercredi.....	27	Thứ tư									
10	Mardi.....	12	Thứ ba	26	Jeudi.....	28	Thứ năm									
11	Mercredi.....	13	Thứ tư	27	Vendredi.....	29	Thứ sáu									
12	Jeudi.....	14	Thứ năm	28	Samedi.....	30	Thứ bảy									
13	Vendredi.....	15	Thứ sáu		DIMANCHE.....	1	Tháng ba ANNAM									
14	Samedi.....	16	Thứ bảy		Lundi.....	2	Chúa NHỰT.									
15	DIMANCHE.....	17	Chúa NHỰT.		Mardi.....	3	Thứ hai									
16	Lundi.....	18	Thứ hai				Thứ ba									

Saigon — Imprimerie-Librarie CLAUDE & C°.

Gérant CANAVAGGIO

NĂM THỨ HAI. — SỐ THỨ 83

NGÀY MỘNG 5 THÁNG BA NĂM QUÍ-MÃO

Ngày 2 Avril 1903

NÔNG-CỔ MÍN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bón quác	5 \$ 00
một năm..	5 \$ 00
sáu tháng. 3 00	
Dòng-dương	
Người Langsa	
cùng ngoại-quốc	
một năm. 10 \$ 00	
sáu tháng. 5 00	
Tài pháp cùng ngoại quác 10. 00	

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH

Tự DÙ-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.

SAIGON.

ANNONCES

1 ^{er} Page le centimètre	\$ 1 50
2 ^e Page le cent.....	\$ 1 00
3 ^e Page le cent.....	\$ 0 80
4 ^e Page le cent.....	\$ 0 60

bạc mua Nhứt-trình năm thứ hai đèn cho Bồn-quán, dặng mà dùng trả tiền in. nội trong nửa tháng Mars nầy bạn hữu không nhớ đèn, thì Bồn-quán át phải cậy nhà thơ, đèn hỏi thì xin các bạn chó phiến.

Rao it hàng:

Tặng với anh em bạn hữu sang, Xin nhớ trả tiền mua Nhứt-báo; Đừng quên gởi bạc chủ nhơn thang, Đầu khách quý, các nhà quan; Vì chỉ ba lượng sáu, Ma dù đèn lôi hàng.

LƯƠNG-KHẮC-NINH
CN 53.

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Người sáu tinh phải buôn phải bán,
Nếu không thì ăn khổ ăn hèn;
Gọi là tiên tài thiệt khá khen,
Tiên sao lại ăn chiêu lo sóm;
Tiên sao chẳng thày giờ mà gớm,
Tiên sao không thày hò mà chửa;
Tiên làm sao đều thất đức hay ra,
Tiên đâu lè cách nghĩa nhơn không thích;
Vì không nhớ tài xin nhặt tịch,
Đều giờ hèn và thất đức nghe chơi.

Gio như vậy:

Gio chẳng phải nhớt tanh hôi thúi,
Gio cũng không lồng đánh rùi bu;
Gio nghĩa là trộm cướp phải bị tù,
Gio vì bời gian tham nên mất ăn;
Gio những đứa ham dâm mất quán,
dùng con dâu em chị như hàng nhơn;
Gio lầm thăng quên nghĩa quên ơn,
Công dường giục nó xem như hành lộ;
Biết rõ vậy sao còn làm bộ,
Cũng chơi bời ăn uống đồng bàn;
Lại dãi như khách qui bạn sang,
Vì thày nó có tiền có trước.

Hòn như vậy:

Hòn là chẳng lựa đều mà ở,
Cách thấp cao rộng hẹp cho thông;
Đều bán buôn hùn biện không xong,
Ham ở mướn làm công cho đẻ;
Lầm những bợm danh gia từ tè,
Lại xu bối với giải dịch ngày xưa;
Miền là cho ăn uống thì ưa,
Không nhớ đến việc hèn việc khò;
Nếu thiêu bùa ép mình chịu khò,
Chẳng so do mọi rợ mang ri;
Khuất thân làm nô bộc lùy nhí,
Cầu no dạ chờ lo chi hèn mọn;
Xét cũng có một ít người lựa chọn,
Những phần nhiều hiểu thiệt đau lòng;
Vì vậy nên luận chẳng tiết công,
Đầu thương ghét chê khen tùy ý;
Người một nước muốn cho nhau hữu chí,
Việc ở đời có phải có chẳng;

Đều phải làm buôn bán cho siêng năng,
Đừng biêng nhác để phải sao hay vậy,
Nếu kè một uồng ăn là bậy;
Thì không tướng liêm sĩ với đời;
Gọi là tiên vồn tiếng nói chơi,
Song chánh luận tài xin chờ diệu.

Còn thất đức như vậy:

Đều buôn bán hiệp hùn không muôn,
Cứ dò thưa rằng chúng không tin;
Ua những đều làm việc bất minh,
Tính việc hiềm trước cho vay sau lây đất;
Sanh xứ dè tưởng rằng Tiên, Phật,
Làm tính đều ích kỵ hại nhơn;
Ngoài miệng thi kè việc công ơn,
Trong lòng tính thâu da nạp thiêu;
Tính gian hiềm tưởng người không hiều,
Thầy lương diễn diệm săt thi ham,
Đặng giàu sang cậy thè dè tham,
Hoặc lây của hoặc tư thông vợ chúng;
Còn nghèo khó thì làm việc túng,
Bợ đỡ người dùng con vợ làm nêu;
Miềng là cho làm đặng nén đều,
Trong giúp cha giúp quyền cũng được;
Chữ hiếu hưu cảng thường là trước;
Không kè chi lại cầu việc sang vinh;
Xem mà coi biết có một mình,
Xét cho rõ phải là thất đức chẳng?

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DŨ-Thúc, Bến-tre.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nèp từ Lục-Tỉnh đến Cao-Mang, và bán mỗi hạt Tham-bien trong Lục-Tỉnh, & tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tốt, đặt ròng Nèp mà thôi, dùng mà tè tự sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ; vì đặt bằng mây, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bán-nh) dặng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nòi Saigon, số nhà và đường đã tổ dò mà thương nghị, dặng hàng lanh bài cho mà bán. (Rượu này có nhân lường-long).

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Lúc đang dì, bỗng thày Châu-Thương dàn vái mươi người mang thương tích chạy, đèn; Quang-Công bèn giắc đèn ra mắt Huyền-Đức, và hỏi vì cớ nào mà bị thương. Châu-Thương nói: «lúc tôi chưa đèn Ngoa-ngưu-Sang, thì đã có một tướng cởi ngựa đèn đánh với Bùi-nguon-Thiệu, vừa một hiệp thì đã đánh thák Bùi-nguon-Thiệu, rồi chiêu hàng hệt thày bọn lâu-la, lại chém cứ Sơn-trại; khi tôi đèn đó kêu rù các bộn, thì chỉ có mây người theo về, còn bao nhiêu đều sợ va mà chẳng dám đi; tôi nói giận, bèn đánh với va, đánh không lại va, bị ba mũi thương, nên phải về báo cho Chúa-công hay.» Huyền-Đức nói: «người ấy hình giận ra thế nào, tên chi họ chi?» — Thương nói: «sức lực mạnh bạo lắm, mà tôi chẳng biết tên chi.» nghe vậy, Quang-Công bèn giục ngựa đi trước, Huyền-Đức đi sau, nhằm Ngoa-ngưu-Sang thẳng đèn. — Đến nơi Châu-Thương bèn đứng dưới núi kêu mắng; bỗng thày tên tướng ấy mang giáp để thương giục ngựa dàn chúng chạy bay xuồng. Huyền-Đức giục ngựa do roi đèn trước cả kêu rằng: «người có phải là Triệu-tử-Luông chăng?» tên tướng ấy thày Huyền-Đức rồi, bèn gõ cương xuồng ngựa quay lạy bên dảng. (nguyên lại quả thiệt là Triệu-tử-Luông.) Huyền-Đức với Quang-Công đều xuồng ngựa ra mắt, hỏi thăm sao mà đèn dày. Triệu-Vân nói: «tôi từ lúc biệt Sứ-quân rồi, chẳng ngờ Công-tôn-Toản chẳng nghe lời cang, nên đèn nổi binh bại rồi thiêu minh mà thák. Viên-Thiệu đã mây phen với tôi, tôi cũng biết Viên-Thiệu là kè chẳng biết đúng người, nên tôi không qua, sau tính vào Tứ-châu mà dẫu Sứ-quân; lại nghe Tứ-châu đã mất rồi, Văn-Trưởng thì về tay Tào-Tháo, Sứ-quân lại ở với Viên-Thiệu, tôi đã mây phen tính muôn đèn dẫu Sứ-quân, lại e Viên-Thiệu ghét, nên phải phiêu lưu bốn

bien, không chỗ dắt mà dung thân, hôm trước tôi vừa đi ngang qua đây, lại gặp Bùi-nguon-Thiệu chạy xuồng đèn dảng, ý muốn đoạt ngựa tôi, nhưng cớ ấy tôi mới giết va, tật chỗ này mà an thân, tôi mới nghe Huyền-Đức & tại Cố-thành, muôn qua mà đấu, mà chưa biết già chém, nay may dặng gấp Sứ-quân. » Huyền-Đức cà mừng, bèn thuật dẫu duỗi việc mình lại; Quang-Công cũng bấy tờ nguyên do. Huyền-Đức nói: «ta lúc mới gặp Tứ-Luông thì đã có lòng lưu luyến chẳng nở liá nhau, nay may lâm, mới dặng gấp nhau lại.» Triệu-Vân nói: «tôi trời nỗi bồn phan, lừa chúa mà thờ, chưa thày có ai như Sứ-quân làm vậy, nay dặng mà theo, mới phì chi binh sanh, tuy phoi gan trãi mặt cung chẳng phiêu.» Ngày ấy bèn dời phá Sơn-trại giắc cả bộn theo Huyền-Đức về Cố-thành. Trương-Phi, Mè-Trước, Mè-Phương ra rước vào Thành, mỗi người đều lồ việc mình, hai bà Phu-nhơn cũng nhất việc Văn-Trưởng; Huyền-Đức thương cảm chẳng cùng. Rồi dại vật trâu giết ngựa cùng lè trời dắt và vỗ với quân sĩ.

Huyền-Đức thày anh em sum hiệp, tướng tá chẳng thiêu, lại mới dặng Triệu-Vân; Quang-Công lại dặng Châu-Thương, Quang-Binh, nên mừng rỡ chẳng xiết; uống vui luôn mây bưa.

Lúc ấy Huyền-Đức, Quang-Công, Trương-Phi Triệu-Vân, Tôn-Càng, Giáng-Ung, Mè-Trước, Mè-Phương, Quang-Binh, Châu-Thương lanh quân ngựa quân bộ, cộng hồn năm ngàn người. — Huyền-Đức tính muôn bộ Cố-Thành qua thâu Nhữ-nam; may dẫu Lưu-Bích, Cung-Bồ lai sai người đèn mời; khi ấy bèn khởi hêt binh mà qua Nhữ-nam đón trú, chiêu binh mài mã quyết lòng lo tới.

Nói về Viên-Thiệu thày Huyền-Đức chẳng trờ về, giận lắm, muôn khởi binh di đánh. Quách-Bồ cang rằng: Lưu-Bị chẳng dù chi mà lo, Tào-Tháo là giặc mệt bến nhà, chẳng nên chẳng trú, Lưu-Bị tuy cứ thủ đất Kinh-châu, cũng chẳng lây chi làm mạnh

dắt Giang-dông Tôn-bà-Phù, oai chói ba sông, dắt liên sáu quận, mưu thân võ sĩ rất nhiều, phải sai người kêt liên với va đóng đánh Tào-Tháo. » Thiệu nghe theo lời, bèn làm thơ sai Trần-Chân làm sứ qua hội với Tôn-Sách.

Chánh thi:

Bởi nhơn Hà-bắc anh hùng lanh,
Mới trồ Giang-dông hào kiệt ra,

Hồi thứ HAI MU-OI CHÍN.

Tiêu-bá-Vương giận chém Vu-Kiết,
Bích-nhẫn-Nhi lanh tràn Giang-dông.

Nói về Tôn-Sách từ cù dắt Giang-dông, binh rồng lương đỗ, vua Kiên-An, năm thứ tư, giẹp Lưu-Huân, thâu Lư-Giang; khiên Ngu-Phiên dam tờ bịch qua dắt Dự-chương, quan Thái-thú dắt Dự-chương là Huê-Hâm chịu hàng đầu. Từ ấy thịnh thê nỗi giây, bèn sai Trương-Huyền qua Hứa-xương dựng biếu hiền công. Tào-Tháo nghe Tôn-Sách cường thịnh, bèn than rằng: « dòng sự từ khó mà tranh phuồn với nó. » bèn dam con gái Tào-Nhơn mà hứa gả cho em Tôn-Sách là Tôn-Khuôn, hai bèn kêt sui với nhau, rồi cầm Trương-Huyền lại Hứa-xương, Tôn-Sách xin phong cho mình là Đại-tư-mã, Tào-Tháo không cho, Sách giận lắm, thường có lòng thâu đoạt Hứa-dò.

Lúc ấy có quan Thái-thú Ngô-quận là Hứa-Công lén sai sứ qua Hứa-dò dựng thơ cho Tào-Tháo.

Thơ nói sơ rằng:

« Tôn-Sách mạnh bạo, dũng như Hạn-Tịch, như Triệu-dinh có vinh sủng cho va; » thì phải triệu về Kinh-sư, chẳng nên để « va ở ngoài tràn, sau ắt sanh loạn. »

Người sứ dam thơ vừa qua sông, ruồi bị tướng di tuấn sông bắt dặng, giải về cho Tôn-Sách. — Sách xem thơ, cà giàn giết người sứ, rồi sai người già ý mời Hứa-Công dàn nghị việc: Hứa-Công đến, Sách tùy thơ ra cho coi, rồi nạt rằng: « ngtroi muôn đưa ta vào nơi tù địa sao? » nói rồi bèn khien

quân võ sĩ giết đi. Gia thuột của Hứa-Công đều tròn hết, có ba người khách của Hứa-Công muỗi trong nhà, muôn báo cứu cho Hứa-Công, mà chưa gặp diệp.

Ngày kia Tôn-Sách dẫn quân vào núi Đon-dô phía tây mà săn bắn bồng thây một con hươu lớn nhảy ra, Tôn-Sách giục ngựa rượt theo lêu núi. Lúc đang rượt theo, chình thây trong chòm cây có ba người cầm thương mang cung mà đứng. Sách gò ngựa lại hỏi rằng: « bọn người là người chi vậy? » Đáp rằng: « bọn tôi là quân sĩ của Háng-Đương, tôi đây mà săn hươu. » Sách vừa giục cương mà đi; một người bèn nhầm sau đích Tôn-Sách dám tới, Sách cà kinh liền rút gươm deo mà chém, chẳng dè lưỡi gươm sùi rót đi, còn cái cán không cầm trong tay; một người lại dương cung lắp tên bắn trúng trên mặt Tôn-Sách, Sách giựt mũi tên ra, bắn trả lại, trúng người ấy nhào xuống thây đi, còn hai người kia huoi thương nhầm Tôn-Sách dám nhau và la lớn rằng: « bọn ta là khách của Hứa-Công, đèn dày dặng báo cứu cho chủ nhơn » Tôn-Sách chảng có khi giải chí hêt, phải lây cung mà cự, và đánh và chạy, hai người ấy đánh nhau chảng lui, Tôn-Sách người ngựa đều bị thương.

Lúc đang rối loạn, may đâu Trinh-Phò dẫn vài người chạy đến. Tôn-Sách cà kêu giết giặc. Trinh-Phò dẫn chúng xộc tới chém hai người ấy nát như tượng; coi lại Tôn-Sách thì mặt đầy những máu, bị thương rất nặng bèn lây dao cắt áo bào mà rịt chỗ thương tích, rồi phò về Ngô-hội dieu trị.

Người đời sau có làm thơ khen ba người khách của Hứa-Công, rằng:

Tôn-Lang trí dồng chói Giang-My,
Săn bắn trên rừng lại bị vây;
Hứa-khách ba người vì nghĩa thác,
Liều mình Dự nhượng chúa làm hay.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Thi Phỏ

Thập nhị tbù liên-huân Thương-cố-luận của Võ-anh-Phong ở Phú-quốc, họa nguyên vạn theo 12 bài Liên-huân của chủ-bút trong tờ nhựt-trinh số 73.

1º Bờ cối rung ria chói khắp ngàn,
Cuộc đời ai cũng muôn lo phan;
Sang hèn muôn việc nơi trời định,
Sanh đứng làm người phải có ngoan.

2º Có ngoan có trí mới nêu người,
Gảm cuộc buôn chung chẳng phải chơi;
Gắn sức đua nhau cho thây lợi,
Nên hư thời cung tại lòng trời.

3º Lòng trời đâu có lậu cơ quang,
Đặng lợi nhiều thì vay mới ngoan;
Đi quắc người còn qua lập hăng,
Huôn chi mình lại chẳng bày hàng.

4º Lại chẳng bày hàng giòi lớp xưa,
Hiệp hòn buôn bán nghĩ nên ua;
Trăm nghệ dầu có tùy thân dù,
Phải lây nghệ buôn trước mới vừa.

5º Mới vừa cắp dụng mới vừa xài,
Giữ mục công bình hả dám sai;
Mỗi lợi ai ai đều cung muôn,
Muôn vì mỗi lợi, nỗi cho dài.

6º Cho dài vây mới phi lòng ta,
Sắn cửa để toàn dụng cửa nhè;
Nhiều bạc một mình buôn bán lớn,
Ich tiên hiệp lại vồn, nầm ba.

7º Năm ba hiệp vồn cũng nên bày,
Trong thè sang giàu có mây tay;
Đắt è sớm trưa chi, sá quản;
Chờ khi đào ý sánh in tay;

8º In tay Phú-hộ mới nhàn thản,
Gặp vận buôn may cậy Thành Thắn;
Sách vở dã tuấn rắn ở thè,
Giàu to giàu nhò bởi mình cần.

9º Minh cẩn Trời cũng phước hổng bao,
No dù trong nhà ày gọi sang;
Gảm lại người đời thì phải vậy,
Học buôn học bán học tài ngoan.

10º Tài ngoan rõ biết phải cùng chặng,
Cám nghĩa thương đời mây tiềng rẽn;
Kè cửa người công xin chì tính,
Cùng nhau lo lắng việc, làm ăn.

11º Làm ăn thi có lợi cho mình,
Ngai, dạ nghỉ lòng ắt chặng tin;
Đậu vỡ huôn chung là hữu ích,
Sau dẫu dặng thanh tiềng càng vinh.

12º Tiềng càng vinh hiển bởi vì thời,
Thương-cố nghệ này ắt thành thời;
Trộm nhân cao xa người khuyên thiện,
Làm nên giàu có dội ơn Trời.

Chuyện Lý Phụng

(tiếp theo)

Song chặng dặng mây ngày, vợ Lý-Qui mới nói hơn nói thua la đức chồng sao có cho Lý-Phụng mướn ruộng rẻ. Người chồng nghe lời mới kiêm đều kia lê nợ mà đòi ruộng lại không cho Lý-Phụng mướn nữa.

Chuyện này Lý-Phụng thây anh em ở chặng ra gì, mới bồ xứ Giang-dông mà qua Giang-châu, tối xin ở đậu và mướn ruộng của hai vợ chồng người quen tên là Huỳnh-trí-Đạo. Hai vợ chồng người này tuy chặng phải cặt ruột chi với Lý-Phụng, mà bụng dạ ở hãi hả chí lượng, không hay đua nịnh, đồ giàu phụ khổ, khi thấy cha con Lý-Phụng lận dận lao dao như vậy, mà ruột thịt tất bạc, thì dam lòng thương xót, mới hồi mau mieu về mà ở. Hai vợ chồng thây Lý-Phụng hay than thở thì la đức, khuyên bớt cơn phiền nỗi, đồ lo làm ăn, trước nuôi con, sau lập thân: ruột thịt có ở và lành; thì cũng có trời, vì thiên vũng khôi khôi, sợ

nhi bát lậu, ai có làm phải, trời phạt cũng chừng
tri, còn ai có ở ta đây quí thần cũng biên chép.

Lý-Phụng thày là đức lâm mới an lòng, lại
nhờ của hai vợ chồng Huỳnh-trie-Dao giúp mới
thuê mướn ruộng thêm làm dặng vài năm, trong
nhà cũng đủ xài, sau nhò trời giúp vận, trúng
luôn chín mươi mùa, mới mua trâu, mua ruộng,
cắt nhà cửa lại từ tè, sau lần lần trở nên
một người giàu có tại đất Giang-châu.

Nhơn khi rảnh việc nhà Lý-Phụng hay nhắc
chuyện cũ lại cho con cái nghe, cho chúng nó
biết, vì ở đời nhiều kẻ ở chẳng ra chi, những
coi tiền bạc trọng hơn như nghĩa ruột thịt.
Người lại hay dạy lớn nhỏ, trong nhà ở cho
biết thương nhau, lớn biết thương nhỏ, nhỏ biết
kinh lớn cho được trên hòa dưới thuận, lại sau
đó có nên cùa nên nhà, có già thât tư riêng
rồi, cũng chẳng nên lo tư lợi, và nghe lời con
vợ mà liê cách nghĩa nhau.

Trước nhà người có mướn thợ khắc một tấm
bản như vầy:

Huynh đệ như thủ túc phu thê như y phục.
Y phục phá thời cánh đắt tân, thủ túc đoạn
thời nan tái tục

Sau có người anh em bạn tới chơi thày mới
thích ra nôm và thêm vỗ rẳng:

« Anh em dường thè chon tay,
« Vợ chồng như áo mặc ngoài khác chi;
« Áo rách sắm lại có khi,
« Chon tay lià rụng chắp gi dặng y;
« Ở đời dường bực nam nhí,
« Đạo nhà chẳng giữ thiệt phi anh hùng;
« Ai đánh da bò vỗ trong,
« Lại dam ruoc nọ bồ phòng ngoài da;
« Mày ai lòng ở tây tà,
« Hò cùng thủ nọ biết mà thương nhau.

CHUNG
TRẦN-KHẮC-KÝ, tự Phục-lè

Liễu trang ma y dien ca

(tiếp theo)

Râu mà mọc dên luôn tuồng,
ăn nói hổ dố sớm muộn không nên;
Con mắt binh như ngòi lèn,
ngòi qua liêt lại có nên bao giờ;

Bộ ăn bộ nói bơ thờ,
cười thời che miệng không chừa gai trai.
Miệng cười thời thở hoa khai,
quan cao tước trọng lâu dài vinh vang;
Trời thời mươi sáu gia quan,
gái thì mươi bốn kip dàng cặp kê;
Ngù nhạt băng thẳng pè pè,
chợt vuôn tay đồ nhiêu bê vinh bà.
Lô tai nở trét như hoa,
mảng đời nghèo khó cùa nhà lành đèn;
Mặt thời trên lớn thượng dinh,
ông bà giàu có tối minh phải hư.
Nhỏ băng vinh hiển của dù,
chứng già nghèo cụt rót đời khôn thay.
Trung quyền gò mà cao dày,
thiệt người có quả khó thay vỗ hối;
Người nào ngay thẳng bộ ngồi,
thiệt là oai mảnh tốt thời ai bì.
Gái mà mồi trắng mồi chi,
quá thiệt người ày thời thi it con;
Ôm mà mồi đồ như son,
gái mà trưởng ày thiệt con quá nhiều;
Hình dung phong phong phiêu phiêu,
không con tham sắc cho nhiều hư thân.
Gái mà phi, lành tinh thần,
thịt lạnh như nước mươi phản không con.
Gái mà con mắt khéo tròn,
dít di vút vít bụng tròn nhọn môi,
Quýen cao trắng nhọn không rói,
chóng con chẳng có mồ côi một mình;
Sòng mũi sanh mũi huỳnh minh,
tuy nghèo phát phuộc thịnh linh như không;
Tráng vỗ mũi có lồng vồng,
râu nhiều tóc ít không trống nên gi;
Đòn ông diện tọ quít bi,
lỗ mũi trống hốc ai bi đời đời;
Lô mũi cao đồng thành thời,
Có trâu có ruộng một đời vang ba,
Tớ trai tớ gái đầy nhà,
quýen cao lọc trọng ông bà giàu sang;
Ăn dinh song mục khô khang,
năm ngày bệnh hoạn tai nần quá hung.
Đorda ông thít nặng như bùng,
bỗu mươi chín tuổi àm cung kip vê;
Sau cỏ chỉ chạy ngoả nguê,
có ba cái ngạch sòng bì Thái-công;

Vai tròn cù thấp, mũi dày,
dòn bà tướng ày không chống xâu thay.

Vai tròn mà dặng lưng dày,
sòng dài quyền lọc giàu thay ai bì;

(Sau sẽ tiếp theo)

Giao hòa thôn TRẦN-DẬT-CHI:

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lôn,
đường l'Avenue Jacaréo.

Kinh rao, cho chư vị Viên-quan quý-khách
dặng rõ, tại nhà hàng tối mới lập dày, có
bán rượu ngọt bỏ mát đồ, và có cơm
tây mới ngày hai buổi, đồ xơi dùng sạch
sẽ ngọt béo, vị vàn đúng mực, như nhà
hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngọt
khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi
tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh
ngot và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1,50

Giá 15 cachets 15 00

Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho
hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng
mát dẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và
quí khách muốn yên ảm, xin tố trước để
sứa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3.50

Còn Tôn-Viên quý-khách muốn đặt, hoặc bánh
ngot, hoặc tiệc dám cưới, tân gia chi, xin dồn
tối dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tối kinh
xin chư vị doái chút tinh mọn với tôi, là người
bồn-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy
dồn tôi thì cầm ơn lầm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quán Phó-Sài-Nam-ký.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO,
là chủ nhựt-trinh Nông-cổ-min-dàm, có bán
những trâu dực, trâu cái, và bò lâm, bò xe
tốt. Ai có muôn mua những vật ày dể dùng làm
ruộng, kéo lúa thì dồn tại nhà ông ày mà mua.
Trâu bò lông mà bán rẻ.

Ngày 25 Févier 1903.

GIÁ LÚA GẠO

	VĨNH-LONG	GÒ-CỘNG	KÍ-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chỗ đèn nhà máy.....	2 \$ 93	2 \$ 93	3 \$ 95
Gạo lúc nhà máy mỗi tạ 134 cân hay là 60 kilos	5 Phấn thóc trong 4 trăm		
700.....	10		
Vào bao sắn, khởi thuê.....	15		
	20		
		Tỷ theo	
Gạo trắng nhà máy...dần sàng và tốt xâu.	dần sàng và tốt xâu.		

CƯU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và
các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng,
truyện sử, cùng sách Minh-tam, Tú-thơ
chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng,
giày đồ, cảng viết, ngồi viết, mực, thước,
văn vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, mây may, xin
rước đèn nhà, thí sẽ giúp chó, chẳng tiết
công lao, sở phí không nài nhiều fit.

Nhà có may máy, may y phục tây và
đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may
tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn
chỗ khác.

Paul Chúc, chủ Café-Saigonais tại đường
d'Adran, số 101, rao cho chư vị vien-quan
quí khách rõ, chỗ café mới lập dày, bán
đủ thứ rượu Langsa ngọt mát bồ;
giá bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bồ,
chocolat dùng sớm mai và chiều; lại có
phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ.—Tôn-
Viên, Quí vị nào thích vui chơi, xin dồn
chỗ người bồn-quốc cùng nhau, mà giúp
cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI
ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:	
Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sđ giá....	6 \$ 00
Tuồng Sơn-hậu cuộn nhứt.....	0 20
Sơn-hậu cuộn nhì mới có giá cũng.....	0 20
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiêu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Biểu-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bưu-giám cuộn thứ nhứt.....	2 00
Và cuộn thứ hai.....	0 30
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 30
Tổng-Tử.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ây lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO
(1903)

NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA		THANG BA ANNAM		THANG TƯ LANGSA		THANG BA ANNAM	
	NGÀY LANGSA	ANH	NGÀY LANGSA	ANH	NGÀY LANGSA	ANH	NGÀY LANGSA	ANH
1	Mercredi.....	4	Thứ tư'		17	Vendredi	20	Thứ sáu
2	Jaudi.....	5	Thứ năm		18	Samedi	21	Thứ bảy'
3	Vendredi.....	6	Thứ sáu		19	DIMANCHE.....	22	CHÚA NHỰT.
4	Samedi.....	7	Thứ bảy		20	Lundi.....	23	Thứ hai
5	DIMANCHE.....	8	CHÚA NHỰT.		21	Mardi.....	24	Thứ ba
6	Lundi.....	9	Thứ hai		22	Mercredi.....	25	Thứ tư
7	Mardi.....	10	Thứ ba		23	Jeudi	26	Thứ năm
8	Mercredi.....	11	Thứ tư		24	Vendredi	27	Thứ sáu
9	Jeudi.....	12	Thứ năm		25	Samedi	28	Thứ bảy
10	Vendredi.....	13	Thứ sáu		26	DIMANCHE.....	29	CHÚA NHỰT.
11	Samedi.....	14	Thứ bảy					Tháng tết ANNAM
12	DIMANCHE.....	15	CHÚA NHỰT.		27	Lundi.....	1	Thứ hai
13	Lundi.....	16	Thứ hai		28	Mardi.....	2	Thứ ba
14	Mardi.....	17	Thứ ba		29	Mercredi.....	3	Thứ tư
15	Mercredi.....	18	Thứ tư		30	Jeudi	4	Thứ năm
16	Jeudi.....	19	Thứ năm					

Gérant CANAVAGGIO

Saigon — Imprimerie-Librarie CLAUDE & C°.

NĂM THỨ HAI — SỐ THỨ 84

Ngày 12 THÁNG Ba NĂM QUÍ-MÃO

Ngày 9 AVRIL 1903

NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Người bón quốc	\$ 1 50
một năm..	5 \$ 00
sáu tháng. 3 00	

Tại Đông-dương	Người Langsa
cùng ngoại-quốc	cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$ 00	một năm. 10 \$ 00
sáu tháng. 5 00	sáu tháng. 5 00

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ Bút LUONG-KHAC-NINH

Tự DÙ-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.

SAIGON.

ANNONCES

1 ^{er} Page le centimètre	\$ 1 50
2 ^e Page le cent.....	\$ 1 00
3 ^e Page le cent.....	\$ 0 80
4 ^e Page le cent.....	\$ 0 60

LỜI RAO

Kính ít hàng rao cùng chư vị Tân-bằng và Quý-hữu, xin nghỉ tình Bồn-quán, mà xét sự làm nhứt-trình Nông-cổ này; không phải tính có lợi mà làm, lập ra đây để luận biện tồn-ich, việc hơn thua. Khuyên bạn hữu xét một dẫu, công đã tôn chảng kè làm chi; còn tiền mướn in một tháng sở tồn hai trăm nguyễn bạc. Vậy trong năm thứ hai đây, đã qua sáu tháng, sđ gởi ra hơn ba trăm người, còn tiền trả lại thì có sáu chục, Xin anh em nghỉ giüm, bạn vinh sang người phú quý ráng mau mau gởi

bạc mua nhứt-trình năm thứ hai đến cho Bồn-quán, đừng mà dùng trả tiền in. nội trong nửa tháng Mars này bạn hữu không nhớ đến, thì Bồn-quán ắt phải cạy nhà thơ, đèn hối thì xin các bạn chờ phiến.

Rao it hàng:

Tô với anh em bạn hữu sang,
Xin nhớ trả tiền mua nhứt-báo;
Đừng quên gởi bạc chủ nhơn thang,
Đều khách quý, các nhà quan;
Vì chi ba lượng sáu,
Mà đê đèn lời hàng.

LUONG-KHAC-NINH.

CVN 5B

Mè Cuộc

Xem trong số hóa-hạng xuất-cảng Saigon, thày trong mươi ba năm sau đây, nghĩa là từ năm canh-dần 1890 cho tới uất-năm nhâm-dần 1902 là năm ngoái, gạo trong đất Nam kỳ ta bán cho tàu các nước chở ra khỏi cửa Saigon mỗi năm không tính ra là hơn trăm muôn tạ, nhưng vậy chẳng năm nào được nhiều hơn năm ngoái là năm nhâm-dần 1902,

Ta xin biên ra đây từ năm cho chư hưu lâm-tường :

Năm canh-dần 1890, Xuất cảng	9.542.333 tạ.
Id Tân-mẹo 1891, —	7.513.266 ».
Id Nhâm-thìn 1892, —	10.442.050 ».
Id Qui-tị 1893, —	11.994.033 ».
Id Giáp- ngọ 1894, —	9.457.100 ».
Id Ất-mùi 1895, —	9.263.883 ».
Id Bình-thân 1896, —	7.187.950 ».
Id Bình-dậu 1897, —	8.925.816 ».
Id Mậu-tuất 1898, —	10.410.336 ».
Id Kỷ-hợi 1899, —	11.304.133 ».
Id Canh-tí 1900, —	10.149.966 ».
Id Tân-sửu 1901, —	10.750.816 ».
Id Nhâm-dần 1902, —	13.727.166 ».

Năm nhâm-dần 1902 nbiểu hơn năm Tân-sửu 1891 là hai trăm chín mươi sáu muôn bảy ngàn ba trăm năm mươi tạ; năm qui-tị 1893 được một ngàn một trăm chín mươi chín muôn bốn ngàn ba mươi ba tạ, nhưng mà cũng thua năm nhâm-lân 1902 hơn một trăm bảy mươi ba muôn ba ngàn một trăm ba mươi ba tạ.

Phân ra từ qui (trimestre), mỗi qui là ba tháng, mà xem, thời nội trong năm nhâm-dần 1902.

Qui đầu (tháng giêng, tháng hai tháng ba) xuất cảng là...	3.398.183 tạ.
Qui thứ hai (tháng tư, tháng 5 tháng sáu) xuất cảng là...	4.611.451 tạ.
Qui thứ ba (tháng bảy tháng 8 tháng chín) xuất cảng là...	3.139.666 tạ.
Qui thứ tư (tháng mười tháng 11 tháng chạp) xuất cảng là...	2.577.866 tạ.
Hiệp cộng là...	13.727.166 tạ.

Hiệp cộng là...

Vậy thời nội năm ngoái, trong qui thứ hai gạo bán đắt hơn mày qui khác.

Bây giờ, gạo ấy chở đi nước nào và mỗi nước là bao nhiêu, ta xin biên ra đây cho rõ :

Nước Langsa	1.853.234 tạ.
Các xứ Thuộc-dịa Langsa	3.6.916 tạ.
Các nước bên Phuong tây	168.116 tạ.
Xứ Port-Saïd bên Arabe	746.534 tạ.
Các xứ Thuộc-dịa Hoa-Lang	1.998.551 tạ.
Tân-Châu (Singapour)	100.633 tạ.
Nước Manille	4.366.967 tạ.
Hương-Cảng (Hongkong)	3.236.734 tạ.
Các cửa biển bên Tào	346.316 tạ.
Các tỉnh ngoài ngòi-quảng cùng Bắc-kỳ	53.850 tạ.
Nước Nhựt-Bản	333.800 tạ.
Các xứ khác nữa	25.516 tạ.

13.7.7.166 tạ.

Xem theo đó thời bên hương-cảng bên nước Manille, bên nước Langsa và các xứ Thuộc-dịa Hoa-Lang mua gạo của ta nhiều hơn các nước cả thảy.

Tính ra giá bạc, mỗi tạ trên dưới năm đồng (5 \$), thời trong năm ấy, xứ ta bán gạo cho các nước ngoại-quốc là sáu ngàn tám trăm sáu mươi ba muôn năm ngàn tám trăm ba chục đồng bạc (68.635.830 \$).

Cuộc lợi lớn là dường nào !

Vâl lại sánh với các xứ buôn gạo trên trái đất này, xứ Nam-kỳ ta đứng thứ nhì về phần bán gạo cho tàu xuất-cảng nhiều hơn các xứ cả.

Ay sao bọn đóng hương ta chẳng biết đóng tám hiệp lực mà làm cuộc lợi ấy, để bao nhiêu vế tay lão khách tóm thầu hết ?

Hồi ôi, tiếc thay ! xứ của mình, sản-vật của mình, há dễ cho kè ngoại-nhơn tới mà làm giàu bón mình sao ?

Khánh-Giang Sì-Tháo.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nép từ Lục-Tỉnh đến Cao-Mang, và bán mồi hạt Tham-biện trong Lục-Tỉnh, & tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị đặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt lõi, đặt rộng Nép mà thôi; dùng mà tè tự sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ; vì đặt bằng mây, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muôn lập tiệm nhánh (bán-nhí) đặng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nái Saigon, số nhà và đường đã rõ mà thương nghị, đặng bằng lành bài cho mà bán. (Rượu này có nhân lưỡng-long).

Thương-cổ luận

(Tiếp theo)

Cách buôn bán là phương có lợi, Đều thanh suy ày vận trời cho ; Nếu làm người thi phải siêng lo, Lo hết sức mới rõ bé thời vận ; Vận thời lót ắt khởi gian khởi lận, Còn thời vận suy thì bị gạt bị hỏng ; Xét cuộc đời thày kỳ-nên-thượng, Thương cho thê lán-xăn với thê ; Lắm những kè tham lam về việc tệ, Bọn những người buông bà kiêm đều hư ; Chẳng rõ câu « dịa bộ lưu dư », Không xét chữ : « thiện du bất túc » ;

Đã biết rằng : Giữa trán cuộn là kho tình dục ,

Bởi vậy nên :

« Thánh sanh ra đặng lập nghĩa phon ; Muôn cho người cữu vĩnh như thái sơn, Bày dạo lý đặng miêng miêng qua diệc ; Phận dui diệc hãy an bê dui diệc, Không thày nghe cũng đáng tài với đất trời ; Tiết cho ai tai có ráy, mắt cùn người, Mà không chịu ngóng nghe xem xét ; Nghe tục nói, sét không mài phai sét, Xét lời rằng người chẳng học sao thông ; Cũng hiểu là dân vật chẳng đồng, Nhưng lẽ phải mười phần cho đặng một ; Có nghe thày phải biết đều xâu tít, Nếu không thì chẳng khác sì lung ; Người trong đời có lẽ có chung, Sao rằng lẽ rằng chung cho phải lý ;

Lẽ là việc tư gia tư kỹ ; Lo mồi thán cho toàn biếu toàn trung, Chung là đều buôn bán hiệp hùn ; Mồ mồi lợi cho rộng dân rộng nircoc ; Việc hơn thiệt phải nhâm sau xem trước, Cách phải chẳng khuyên lính tội nghỉ lui ; Làm người mà nhầm mắt tội thuỷ, Không do dằng nào khác chỉ hình gỗ ; Có mủi mắt tay chon mà thiêu bộ, Cũng tái đầu rúng ngực lại không lòng ; Như vậy thì xú thà sao xong, Đường ài ở đời chẳng tiện ; Thủ hình gỗ vật không ăn cũng khă miềng, Cực cho người lâm lúc tiêu xài ; Ông trong trán ai cũng chịu trán ai, Song biệt phải ráng đỡ nhau đỡ thán ; Đóng trí mòn dầu tội rồi phải sáng, It chung cùng ví khôn cũng như khờ ; Xứ đời xin tránh việc mặt mờ, Lời thánh trách tiêu nhơn hay kiêu hành ; Người có tri hay ở cho có tánh, Tánh tri xong thì mỗi việc đều xong ; Xin ánh em ráng tính việc chung, Chung có ích hơn rieng nghèo khổ ; Người sanh trước lầm đều dạy dỗ, Có dạy ráng nên bôp bôp đồng tay ; Hãy gân lòng đam dỗ mà đòi hay, Đặng vậy cũng bi xưa hiền tri.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DŨ-THÚC, Bên-tré.

Truyện Đầu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Bên Hà-nội, hơn mươi giờ tài, Tại bên xe biết mày nhiêu người, Kẻ thời thòng thă dao chơi, Người di tiệp khách bom thời ruốc quen. Tay gấp tay bắt tay chào hỏi, Nam với nam quen mặt vui mừng, Rực trời đèn khi sáng trưng, Lăn xăn tiêm hạn tung bừng gọi xe, Mày khách bộ hành lụa của mình ;

Đêm dày gấp lúc đêm thịnh,
Hiệu hiệu gió bát lạnh mìn phát rung;
Ngàn dặm xú xa vây bạn cũ,
Vui như trời hăng gấp mưa dào;
Đêm khuya mệt giài cùm bao,
Nhọc vì đội nguyệt mang sao mày ngày;
Rạng trời đông vội vàng thức dậy,
Lạ kiêng người ngó ngáo ngòi trông;
Đọc ngang xe khi thẳng xòng,
Gái trai giài trè thiệt đông hồn minh;
Đã sảng lòng tiêm tối,
Chi tiết súc bón hành;
Io khăn sưa soạn dành rành,
Bước lên xe kéo thị thành dạo chơi;
Hà-nội năm mươi ba dâng ngang dọc,
Thành trung tam thập lục phô phường;
Ké ra hàng-mùi, hàng-đường,
Hàng-thang, Cầu-gỗ, lại dường hàng-gai;
Hàng-ngang quanh hàng-bắc,
Hàng-giầy dọc hàng-bắc;
Hàng-bườm hàng-dậu bước vò;
Hàng-bè ngó lại những dò hàng-cau,
Hàng-khay hàng Phước-Kiên,
Hàng-quạt với hàng-mèn;
Hàng-mả thi giày dò giày xanh,
Hàng-đồng hàng-lien đê dành dài lư;
Hàng mây xen hàng nón,
Hàng dép với hàng-da;
Hàng-dão chở bán Sô sa,
Hàng-nhuộm dè nhuộm sắt mả dò den;
Hàng-hòn hàng thuốc-bắc,
Hàng-diêu dèn hàng-bóng;
Hàng-hài hàng-sắt nhọc công,
Hàng-lờ hàng-long cũng không thanh nhàn;
Tanh-hôi là hàng-mầm,
Nông nực bảy hàng-või;
Hàng-quả hàng-trồng lồi thòi,
Ai mua hãy thử ít hối lung tung;
Hàng-bạc hàng-dòn chót hàng-cò,
Tính ra cà thảy bòn hai hàng;
Tục xưa băm sáu bòn hai phải rồi;
Cuộc đầu xảo ở ngang hàng-cò,
Xem tinh thành vừa đèn chở ni;
Kỳ sau sẽ tò ván vi,
Ngoài trong nhà đầu vật gì khéo hay;

(Sau sẽ tiếp theo)

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Tôn-Sách bị thương về roi khiên người đi rước Huê-Đà diều trị; chẳng dè Huê-Đà đã đi qua Trung-nguyên roi, còn có người học trò ở tại Ngõ, bèn khiên cho thuốc, người học trò vào coi roi nói rằng: « đầu mài tên ấy có thuốc độc đã thâm vào xương roi, phải tịnh dưỡng cho dù một trăm ngày thì mới lành, nếu có xung giận Việt chi thì chỗ vít ấy khó trị lắm. » Nguyên Tôn-Sách là người tánh hay nóng nẩy, tức mình vì không dặng lành cho mau.

Khi nghỉ ngơi dưỡng bình vừa hơn vài mươi ngày, bỗng có sứ của Trương-Huyền ở Hứa-xuong về; Sách đòi vào hỏi; người sứ ày thưa rằng: « Tào-Tháo sợ chúa công lắm, bấy tôi mưu sĩ cũng đều kinh phục, duy có một mình Quách-Gia không phục mà thôi. » Sách nói: « Quách-Gia có nói chi chẳng? » người sứ không dám nói; Sách giận lắm hỏi hoài, người sứ phải thưa thiệt rằng: Quách-Gia thường hay nói với Tào-Tháo rằng: Chúa-công chẳng đủ chí mà sợ, khinh khi không dè đặt, lánh nóng mà ít mưu, ấy là đứa thất phu, ngày sau ắt thác về lay đứa tiều nhon. Tôn-Sách nghe giận lắm nói: « loài thất phu sao nó dám liệu ta, ta thê quyết đánh Hứa-xuong. » Bèn chẳng chờ cho thương tích lành, muôn thương nghị xuất binh. Trương-Chiêu cang rằng: « thấy thuốc dã dận Chúa-công trong một trăm ngày chẳng nên cử động, nay sao nhơn giận một lúc mà liều mình ngọc như không di vây? »

Lúc đang nói chuyện, bỗng báo nói có sứ của Viên-Thiệu là Trần-Chân đến. Sách đòi vào hỏi; Trần-Chân nói ý Viên-Thiệu muốn kèt Đông-Ngõ làm ngoại ứng, đồng đánh Tào-Tháo. Sách cà mừng; bèn nói ngày nhóm các tướng nơi trên lầu bày yến thết dài Trần-Chân. — Lúc đang ăn uống, bỗng thảy các tướng lao xao là xô rùng rùng xuống lầu.

Sách lày làm lạ, mới hỏi vì có nào; kè tâ lầu thưa rằng: « nay có Vu-thần-Tiên đi ngàn dưới lầu nêu các tướng xuống mà lạy mừng. » Sách đứng dậy chạy ra dòm xuống hay có một ông đạo minh mặc áo già tay cầm gậy lê, đứng giữa đàng, bá tánh đều dòm thương qui lạy cùng dâng, Sách giận nói: « loài yêu nhon, phải bắt nó cho ta. » Kè tâ hưu nói: « người ày họ Vu tên Kiết, ở bên Đông-phương, hay qua lại đất Ngõ-bội tho bùa chủ mà cứu người ta, một muôn binh chẳng có binh nào mà không mạnh, nên hiện hạ đều gọi là Thần-Tiên, xin chờ khinh-de. » Sách lại cẳng giận lắm, nạt rằng: « phải bắt cho mau trè nải ta chém. » kè tâ hưu phải xuống lầu, dẫn Vu-Kiết lên. Sách nạt rằng: « đồ sài khùng sao mi dám làm cho mê hoặc lòng dân. » Vu-Kiết nói: « tôi là đạo-si ở cung Lang-nha, đời vua Thuận-Đế vào núi bái thuốc, dặng sách thâu nơi tiên suối Khúc-dương hiệu là Thái-binh-thaphanh-dao, hơn 1 trăm cuồn, đều là phương thuật dè mả trị tật bệnh người ta; tôi từ sang sách ày, duy có thay thê tay trời, mà trù giúp người ta, mà cũng chưa từng ăn qua ai một luy một mày chi, lẽ đâu lại mê hoặc lòng dân. » Sách nói: « người chẳng ày của ai đóng nào, vậy chờ cơm áo ở đâu mà có; vậy thì người chặc là bọn giặc Huynh Cân dông dỏi của Trương-Giác, nêu bay chẳng giết ắt sanh hậu hoạn. » bèn dạy kè tâ hưu đem chém dĩ. Trương-Chiêu cang rằng: « Vu Đạo-nhon ở đất Giang-dong này trước năm rồi, chưa từng trái phạm đều chi, chẳng nên giết. » — Sách nói: « loài yêu nhon ta giết đi thì có khác chi là giết béo chết chó. » các quan đều cảng giận hết sức, Trần-Chân cũng khuyên dài; Tôn-Sách chưa giận bèn dạy đam giam vào ngục; các quan đều tang vế, Trần-Chân cũng về nhà lán-dịch ngồi. Tôn-Sách về phủ, thì có kè nội thị bẩm việc ày cho Ngõ-Thái Vu-nhon hay; Phu-nhon bèn kêu Tôn-Sách

vào nhà sau mà nói rằng: « mẹ nghe con dã đam Vu-thần-Tiên mà hạ ngực, người ày dã thường hay cho thuốc mà cứu người ta, binh dân đều kinh phục, chẳng nên gia hại. » Tôn-Sách nói: « nó là yêu nhon, hay là yêu thuật mà mê hoặc lòng người, chẳng nên chẳng trừ. » Phu-nhon khuyên dãi hết sức. Sách nói: « xin mẹ chờ nghe lời người ta nói mi, để mặt con tự liệu. » nói rồi bèn trở ra kêu kè ngục-lại dàn Vu-Kiết dèn mà hỏi. Té ra kè ngục-lại đều cũng kinh tin Vu-Kiết, lúc Vu-Kiết ở trong ngục thì gông xiêng đều mở hết, khi nghe Sách dạy dàn ra thì nới cho mang gông xiêng mà ra; Sách tra rõ việc ày giận lắm, quở trách kè ngục-lại rồi dạy xiêng Vu-Kiết đam cầm lại trong ngục. Bọn Trương-Chiêu bon vài mươi người làm trạng đứng tên liên nhau lạy cầu Tôn-Sách, xin bão lành Vu-thần-Tiên. Sách nói: « bọn các ông đều là người biết học, sao không thông sự lý? xưa dàt giao châu có một quan Thủ-Sử tên Trương-Tân, hay tin tà mi, dạy đánh dòn dòt hương và lày giề dò mà bịch đầu, xưng rằng giúp oai cho quân, sao lại bị quân giặc giết di, ày là việc vô ích, sao các ông còn lầm, nay ta muôn giết Vu-Kiết, là ý muôn cầm sự mê hoặc tà mi đó. » Lũ-Phạm nói: « tôi vốn biết Vu-đạo-Nhon hay cầu mưa chúc gió, nay đang lùi trời hạn, sao chẳng bảo va cầu mưa mà chuộc tội. » Sách nói: « ta dè coi yêu nhon ra thế nào. » bèn dạy vào ngục dàn Vu-Kiết ra rồi mở gông xiêng khiên lên giáng mà cầu mưa; Kiết lanh mang, tắm gội thay áo rồi lây dây trời mình mà nắm ngay giữa mặt trời; bá tánh dù coi đầy dâng-chát ngò. Vu-Kiết nói với chúng nhơn rằng: « ta cầu ba thước mưa đầu dặng cừu muôn dân, song ta chẳng khỏi thác. » chúng nhơn đều nói: « nêu có linh nghiệm thì Chúa-công ắt kinh phục. — Vu-Kiết nói: « khí sỹ chừng ày, e tròn chẳng khôi. » Giấy phúc Tôn-Sách dàn, ra lệnh rằng: « nêu giờ ngo

không mưa, thi dời thác Vu-Kiết đi, lại khiên người dam cài khò chât sẵn đó, gân dền giờ ngọ, gió ừng thổi đèn, bôn phia kéo mây den gân giáp. Sách nói: « dã đèn giờ ngọ, trên có mây den mà không mưa, ày thiệt quâ là yên nhơn. » Bên nát kè tâ hùm dam Vu-Kiết bô trên đồng cùi, bôn phia nồi lữa, bị gió thổi mạnh, lửa cháy hót lên, bỗng thay có một lồng khói den bay thẳng lên trên không, một tiếng nô vang, sầm sét nồi dậy, mưa ào như xối, trong giây phúc chợ búa dang sá đều nồi nước cao hơn ba thước. Vu-Kiết nấm ngửa trên đồng cùi, hét lên một tiếng mắng tan mưa lạnh, lại thay mặt trời. — Các quan cùng bá tánh xùm nhau phò Vu-Kiết xuồng mở tó i rồi lạy lục khen tạ. Tôn-Sách thày quan đán đều quí lạy dưới nước chẳng kè áo quần, lại càng nồi xung giận lầm nạt lớn lên rằng: « mưa lạnh ấy là trời dắt sở định, loài yêu nhơn nó dùng diệp may dò mà thôi, bọn người có chi mà mê hoặc lầm vậy? » nói rồi bèn rút gươm deo khiên kè tâ hùm chém Vu-Kiết cho mau; các quan hết sực cang. Tôn-Sách giận nói: « bọn người muôn thei Vu-Kiết mà làm phản sao? » Các quan đều chẳng dám nói nữa. Sách nạt quan vò-si dam Vu-Kiết ra chém một dao đầu rụng xuồng đất; bỗng thay một đạo thanh khí bay thẳng qua hướng Đông-bắc,

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Tam-hoàng cuộc chí thực biến

(Xin coi số 29, 35, 37 và 54)

V. — Mười thương.

Một thương tóc bô đuôi gà,
Hai thương ăn nói mặn mà có ruyện (duyên);
Ba thương mà núng đồng tiền,
Bốn thương rứng lồng hạt huyền cũng thua;
Năm thương cổ yêm deo búa,

Sáu thương nón thương quai tua diệu dàn;
Bảy thương ăn nói khôn ngoan,
Tám thương mà phân ngó càng thêm xinh;
Chín thương có ngù một mình,
Mười thương mắt lết đưa tình mỉ ai?

(câu hát nhà trò)

Nam-song-Thị, soạn.

Nỗi láo có sách

Anh kia nói láo có danh. Vua cho dời tội phán bảo nói láo nghe chơi. Anh ta mới tâu rằng: « muôn tàu bệ hạ, tôi nói láo có sách. Song không dè bệ hạ đòi tôi phán day nói láo nên tôi không có đem sách theo. Muôn tàu xin ban ơn cho tôi yê iây. »

Vua cho anh ta về ở nhà khú-lút. Lâu ngày vua dời tôi bắt tội khi quản, dạy đem chém. Anh ta qui tâu rằng: « Muôn tàu bệ hạ, vắng mang bệ hạ tôi nói láo. Chờ thiệt thì nói láo mà có sách bao giờ? » Vua tức cười day tha anh ta mà rằng: « Với trăm má nhà người còn láo dên thê, như với người ta thì lại bực nào. Tự hậu trăm còn nghe danh nhà người nói láo nứa, trăm sê hạ chỉ dạy làm án cát lưỡi chẳng chơi. »

Thô-châu thơ sanh.

An phận tùy duyên

Coi con cò với con công-cộc mà coi. Con cò di lối thổi theo mé nước kiềm ăn, có cũng hay không cũng chớ, song chẳng dời bùa nào. Con con công-cộc lặng lội duoi kiềm ăn từ ngày lợt ngói lót ngót, thì có áo chỉ hồn con cò! Con người ta ở đời ai theo phận này, trời đã định: phải giàu sang theo giàu sang, phải nghèo hèn theo nghèo hèn, an phu tùy duyên thì là hay.

Võ-tranh-Quí

CÁC PHƯƠNG TRÌ TRÈ KUI SÔ THÂN XANG (Tue kieu la sung dai, sô dai)

- 1º Mài rẽ phù-dung với nước cơm mà phết.
- 2º Đàm trầu xà-lẹt than giâm mà giặt.
- 3º Lày nhù-hương với tóc cùng bả trầu (nam thật nữ cừu) hở vò lữa mà xông.
- 4º Đàm lá thuốc-tru than giâm mà giặt.
- 5º Đàm hột trái-vãi, hột-quất với đậu den cho nhô trộn với nước nóng mà giặt.
- 6º Cà tiêu chè, nhô dò giấu dứa mà phết.
- 7º Ngâm nước lạnh (có nước đá càng hay hơn)
- 8º Phương chót này hay hơn hết: mua một cái suspenseur tại tiệm thuốc tây mà đóng nó thì nó hèt « trái chứng », tức thì.

Thô-châu thơ sanh.

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Cho-lon, đường l'Avenue Jacáreó.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách ưng rờ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu, ngon ngọt bổ mát dù, và có cơm úy mỗi ngày hai buổi, đồ xơi dùng sạch sẽ ngon béo, vị ván đúng mực, như: nhang của người Langsá; lại có dặm dò ngọt béo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bùa ăn 1,\$40
Giá 15 cachets 15 00
Dùng trọn tháng 50 00
Như muốn dùng cơm khuyna xin phải chờ trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuyna kè theo tử món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng và đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và khách muôn Yên ảm, xin tờ trước đặng và soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bùa ăn 3.\$00
Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh ngon, hoặc tiệc đêm cưới, tân gia chi, xin dèn tối dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính xin chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người bón-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy dèn tôi thì cầm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-kỳ.

Ngày 25 Févier 1903.

GIA LÚA GẠO

	VĨNH-LONG	GÒ-CỘNG	HAI-XÂU
Lúa, mỗi tạ 150 can bay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2\$93	2\$ 93	3\$ 95
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong 1 trăm 124 can bay là 60 kilos	>	>	>
700.....	10	>	>
Vào bao sắn, khởi thuê.....	15	>	>
20	>	>	>
Tùy theo			
Gạo trắng nhà máy.....	dán sàng và lót xäu.		

CƯU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tam, Tú-thơ chữ nhu, có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cảng viết, ngồi viết, mực, thước, văn vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, mây may, xin rước đèn nhà, thi sẽ giúp cho, chẳng tiệt công lao, sở phí không nài nhiêu it.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muôn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau đây :

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá....	6 \$ 00
Tuong Sơn-hậu cuộn nhứt.....	0 20
Sơn-hậu cuộn nhì mới có giá cũng.....	0 20
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuong Kim-thach-ký-duyên.....	1 00
Tuong Kim-vân-kiểu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Điều-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bầu-giám cuộn thứ nhứt	2 00
Và cuộn thứ hai.....	0 30
Lang-châu.....	0 30
Bạch-viên.....	0 30
Tông-Tù.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hat mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ây lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO (1903)

NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA		THANG BA ANNAM		THANG TƯ LANGSA		THANG BA ANNAM	
	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	
1 Mereredi.....	4	Thứ tư'	17 Vendredi.....	20	Thứ sáu	20 Vendredi.....	20	
2 Jeudi.....	5	Thứ năm	18 Samedi.....	21	Thứ bảy	21 Samedi.....	21	
3 Vendredi.....	6	Thứ sáu	19 DIMANCHE.....	22	Chúa NHỰT.	22 DIMANCHE.....	22	
4 Samedi.....	7	Thứ bảy	20 Lundi.....	23	Thứ hai	23 Lundi.....	23	
5 DIMANCHE.....	8	Chúa NHỰT.	21 Mardi.....	24	Thứ ba	24 Mardi.....	24	
6 Lundi.....	9	Thứ hai	22 Mercredi.....	25	Thứ tư	25 Mercredi.....	25	
7 Mardi.....	10	Thứ ba	23 Jeudi.....	26	Thứ năm	26 Jeudi.....	26	
8 Mercredi.....	11	Thứ tư	24 Vendredi.....	27	Thứ sáu	27 Vendredi.....	27	
9 Jeudi.....	12	Thứ năm	25 Samedi.....	28	Thứ bảy	28 Samedi.....	28	
10 Vendredi.....	13	Thứ sáu	26 DIMANCHE.....	29	Chúa NHỰT.	29 DIMANCHE.....	29	
11 Samedi.....	14	Thứ bảy	27 Lundi.....	1	Thứ hai	27 Lundi.....	1	
12 DIMANCHE.....	15	Chúa NHỰT.	28 Mardi.....	2	Thứ ba	28 Mardi.....	2	
13 Lundi.....	16	Thứ hai	29 Mercredi.....	3	Thứ tư	29 Mercredi.....	3	
14 Mardi.....	17	Thứ ba	30 Jeudi.....	4	Thứ năm	30 Jeudi.....	4	
15 Mercredi.....	18	Thứ tư						
16 Jeudi.....	19	Thứ năm						

NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Tại Đông-dương (Người bồn quốc một năm.. 5 \$ 00
sáu tháng. 3 00
Tại pháp (Người Langsa cùng ngoại-quốc một năm. 10 \$ 00
sáu tháng. 5 00
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH
Tý DÙ-Thúc
ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^{es} Page le cent..... \$ 1 00
3^{es} Page le cent..... \$ 0 80
4^{es} Page le cent..... \$ 0 60

HÓI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chờ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Sáu tinh rộng hẳng có người dè trí,
Bón triệu dù ắt nhiều vị thông minh;
Từ khai bầy Nông-cổ nhứt-trình,
Nay đã dặng một năm bầy tháng;
Cũng nhiều lúc luận-dám cho hẳng,
Đặng tò tinh ich vật lợi nhơn;
Sao vẫn người phân biện giả chou,

Mà bày cách tê bẩn trợ khở.

Một ít kè câu vui mà giả ngô,

Dùng những lời hí hước khôi hài;

Trí tưởng choi vồn thiệt nghĩ sai,

Lại quên nghĩa mười măt xem mười tay chỉ.

Lại luận như vầy :

Đổi luận biện bón bưởn bùn hiệp,

Sao chẳng ra vòn lớn mà làm rieng;

Đè nhạc công rù quên như kè dien;

Người ai cũng biết lo cho này;

Khéo kiêm chuyên nói xâm nói vây;

Ở trong trời thi ai cũng như ai;

Chẳng bán bùn bùn hiệp lầu này,

Thì cũng có lầu cao ruộng rộng;

Khô chí bầy tòn công mà làm không;

Vì dư công nắn tu-hít-cũng-có-tèn;

Cười nhà quê mà làm tịt-làm hiền;

Chê bộ-sáng lại tinh-khùn tinh khiếu.

Châu ôi !
Hồi chí vì nhân quan xem biếu,
Xét cho tôi thiệt cũng quá khổ ;
Nhưng ước cho mình khỏi làm đờ,
Rủi chi bây rứa nhảm nước dục ;

Có lời ca rằng :
Trực khê trực khê hế ưng tẩy túc,
Lệ tuyễn lệ tuyển hế trạc anh ;
Phản phản hế vọng vật dai sanh,
Long lân xà yết hế lượng tranh.
Trong rừng rậm có cây cao cây thấp,
Ngoài nội thi có thủ nhỏ thú to ;
Sanh làm người có dái có no,
Xét cho kỳ đầu mang di cũng rứa ;
Chẳng phải tuồng nhà lầu lúa vụa,
Lày gương minh mà ví với người ;
Luận vậy thi nghe cũng đáng cười,
Thiệt như kè nói : « Hè phơn vò lộc » ;
Bởi nhờ lộc mới sống trên trần thế,
Mièng có ăn, lây đó làm lộc người ;
Tử vinh sang cho đèn ăn mày,
Nhiều chèt binh chờ ít người chèt doi ;
Tôi chẳng phải lây uông ăn mà nói,
Xét những đều phải chẳng nên hư ;
Người trong trấn có người tri kè bư,
Nghĩ những chuyện định hư vinh nhục ;
Minh cũng vạy sanh trong trấn tục,
Thẹn cho mình không biết bán buôn ;
Vì thày nhau thông thả luôn tuồng,
Không nghĩ việc quản giao đặt sự ;
Người dị quắc ghét triều tam mò tử,
Minh sao tra triều lử mò tam ;
Luận phải chẳng lại gọi nói xém,
Biết mình một chò chẳng thương đồng bọn ;
Khuyên bạn hữu xét suy lựa chọn,
Đừng nghe lời dò kỵ tận nang ;
Những người nào ý thè giờ sang,
Ngăn việc phải là tay lặc đạo ;
Sao mồ miệng dành ra lời xảo,
Hồi tôi rằng : « không buôn bán lại rủ người » ;
Xin anh em nhỏ lớn xét chối,
Lời hỏi ày phải chẳng nghĩ lại ;
Nêu tôi muôn một tôi có lợi,
Lựa phải chỉ nhọc sức luận bàn ;
Nhỏ lớn thi cũng một cửa hàng,
Ua độc lợi dè như xoi bánh ;

Người trấn tục cũng chó nhiều tánh,
Song rõ là có tánh phải tánh chăng ;
Xin anh em đồng đạo đồng văn,
Xét cho kỳ biết giùm phải quay.

(Sau sê tiếp theo)

LƯƠNG-DŨ-THÁC, BẢN-TRE.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nèp từ Lục-Tỉnh đến Cao-Mang, và bán mỗi hạt Tham-biên trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tôt, đặt ròng Nèp mà thôi, dùng mà tẩy sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ ; vì đặt băng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bán-nhí) dặng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nòi Saigon, số nhà và đường đã tò dò mà thương nghị, dặng hàng lành bái cho mà bán. (Rượu này có nhần lưỡng-long).

Truyện Đầu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Cuộc đầu xảo mười một nhà nhỏ lớn,
bảy đó nghè hai chục chò vẫn dài ;
Xa xem rực rỡ lầu dài,
lẫn xǎn cờ xi giáp giêu nhơn dân ;
Mặt tiền dài rộng rào song sắt,
ba cửa lớn cao có lính cảnh ;
Vò rào thày cuộc đánh rành,
trước sân hoa cỏ xanh xanh sáu bốn ;
Bên hữu ao sâu bè chừa vịt,
bên tả hồ xậy máy vôi róng ;
Giữa sân dâng rộng minh mông,
vào ra xe ngựa thiệt đông như lâm ;
Nhà chính giữa nền cao hơn vôi,
tại hạ từng hội lý mày vien ;
Nhà này bồn cửa phâu miên,
trung ương chánh vị dinh liên chữ A,
Bên tả nhà dài cong cánh ná,
dầu kê nhà giữa cái hàng rào ;

Nồi thêm dày thẳng dèng sau,
kè như một cái bồi nhà cầu xen ;

Dày nầy dính chữ B. C.,
để riêng cho cuộc Français bay đổ ;

Bên hữu cũng vậy cong cánh ná,
dày dài có phụ một dày sau ;

Bui thì cũng dựng hàng rào,
dầu kê nhà giữa ra vào in nhau ;

Hai bên như một kiệu,
chữ hiệu vòn khác xa ;

D. E. với H. cùng G.
tuy là bốn chữ nhiều bể phải thông ;

Nhà này cuộc thuộc phương Đông,
Ton-kin, Nam-việt, Xiêm thông với Lào ;

Lại hiệp cùng Ma-ni
chung với nước Ma-lai ;

Nay phản mày hiệu A. B.
ky sau sê tiếp nói về đồ trong ;

Sau nhà bên tả nhà khẩu mế,
nghi hiệu I. J. với chữ K.

I. về Nhựt-Bản anh-va ;
J. đô của Khách, K. nghè Thanh-nhon,

Phia sau ngay với nhà chính giữa ;
nhà dài dày thẳng hiệu L.

Chỗ này Tây gọi Beaux arts ;
dịch ra tiếng chò kêu là Họa-danh,

Bên tả nhà này một dày vắn ;
chữ M. đê hiệu đê đầu chung,

Bên hữu nhà nhỏ mà vuôn ;
N. chữ hiệu it tuồng chi bay,

Chỗ này về dì-quốc ;
là Nouvelle Calédonie,

Gần đây vòn chò Văn-thi ;
chữ O. đê hiệu cờ ghi Nhựt-trinh,

Ké đố nhà vuôn nhỏ ;
đê chữ hiệu là P.

Bây là Madagascar,
bảy đó xảo ky như là Đông-duong ;

Đèng sau cái dày cong bên hữu,
tòa rộng xué xoan dinh chữ Q ;

Nhà này dùng đê ngao du,
dòn ca xưởng hát giúp vui trong ngoái ;

Chỗ nói ao nuôi vịt,
gáo mé có nhà vò ;

Tại đây đê chữ R,
bảy đó hạ-bạc bóng, lù nơm, cầu ;

Sau lưng bên tả nhà cong trước,
cái nhà cắt méo & dẳng sau ;

Dày nhiều, mày móc nhiệm mầu,
chữ T để hiệu đứng đầu nhơn dang ;

Rót lại chữ U là chò chót,
dưới nền nhà giữa dã nói rồi ;

Tại đây chằng phải lối thời,
viên quan kiêm soát chòi dời việc gì ;

Bei mươi chữ hiệu dã bày rõ,
mày cuộc tài nghề sê tiếp theo.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Tân-Sách chém Vu-Kiêt rồi truyền lệnh đam thây bêu nơi chợ mà bài tội yếu mì. Đêm ấy mua gió dầm giế, đèn sáng thi chằng thây thay Vu-Kiêt; quân giữ thay vế báo cho Tân-Sách hay; Sách giận lắm muôn chém quân ây di, bồng thây một người, di thẳng vào công đường, xem ra là Vu-Kiêt. Sách giận lắm rứt gươm muôn chém, bồng liền hòn mè té nhào xuồng đất; kè tă, hưu mau định vào nhà trong giây lát mới tỉnh. Bà Ngõ-thái Phu-nhon vào thăm bệnh và nói với Sách rằng : « tại con giết oan thần-tiên, nên mới sinh họa hoạn lâm vây. » Tân-Sách cười rằng : « con từ bé theo cha, ra trận, giết người như mè, nào thây họa hoạn chi, nay giết yêu nhơn, thì dã, tuyệt hoạn họa, chò có lý đâu lại trở mà lóm họa cho con sao. » Phu-nhon nói : « bởi con không tin, nên mới ra làm vây, nay phải cầu khẩn vái van... » Sách thưa rằng : « con sống thác tại noi trời, loài yêu nhơn nó làm chi dặng, lụa phải cầu khẩn vái van sau ? » Bà Phu-nhon liệu nói không dặng, bèn khiên kè tă hưu lén cầu khẩn vái van. Đêm ấy vừa lúc canh ba, Tân-Sách nằm nói nhà trong, bồng thây gió ừng thổi dèn, đèn tắt rồi lại sáng, giomers dưới bóng đèn thi thay Vu-Kiêt đứng trước giường. Sách nạt lớn lên rằng : « ta bình sanh quyết trừ yêu mì, mà làm cho an thiện

hạ, người dã ra ám quí rồi sao còn dám
dèn gối ta, » nói rồi bèn rút gươm trên đầu
nǎm mà phóng, bỗng liền chẳng thấy Vu-
Kiết. Ngô-thái Phu-nhon hay dặng lại càng
lo sợ; Tôn-Sách bèn gǎn gượng đi đứng,
cho mẹ an lòng. Bà Phu-nhon nói với Tôn-
Sách rằng: « Lời Thánh-nhon có nói rằng:
quí-thần oai đức rát lớn, nhò lớn đều phải
khấn cầu; việc quí-thần chẳng nên chẳng tin,
con đã giết oan. Vu-liên-Sanh bà không bao
ứng sao? Mẹ dã khiêu người lập đàng tràn
nơi chùa Ngọc-thanh-quan, con phải ra đó
vái lạy thì tự nhiên mạnh giỏi. » Tôn-Sách
không dám cãi lời mẹ, phải gǎn gượng lên
kiệu đèn chùa Ngọc-thanh-quan; mày ông đạo
sì rước vào, mời Sách dót hương; Sách
dót hương mà không lạy; bỗng thầy khói
trong lư hương bay lên mà chẳng tan, tụ
kết nên một tòa hué-cái, có Vu-Kiết ngồi
trên. Sách giận chửi mắng rồi bỏ chùa đi
ra ngoài, lại thấy Vu-Kiết đứng trên cửa
chùa, mặt giận mà ngó Tôn-Sách; Sách day
lại hỏi kè tâ hữu rằng: « bạn người thầy
yêu quí chẳng? » Kè tâ hữu đều nói: không
thầy. Sách cẩn giận, rút gươm deo nhầm Vu-
Kiết mà phóng; bỗng trúng một người té
xuống; chúng xem ra thì là tên quāo chém
Vu-Kiết hôm trước, bị gươm phóng nhầm óc,
máu chảy ra lai láng mà thác. Sách day khiêu
dam chôn di. Lúc Sách ở trong chùa bước
ra, lại thấy Vu-Kiết chạy thẳng vào chùa.
Sách nói: « chùa này là chỗ chửa yêu. »
Bên ngoài nơi trước chùa, day nǎm trǎm quân
Võ-sì phá chùa di; quân Võ-sì vừa lên giở
ngói, lại thấy Vu-Kiết đứng trên nóc lây ngồi
liện xuồng. Sách giận lắm, bèn truyền cho
đạo sì trong chùa ra hết, rồi nỗi lửa đốt
chùa, lửa cháy lên, thi thầy Vu-Kiết đứng
trong lửa. Sách giận bỏ về phủ lại thầy Vu-
Kiết đứng trước cửa phủ, Sách lại chẳng vào
phủ, bèn diêm binh ra thành lập trại, đòi
chúng tướng thương nghị, muốn dày binh
giúp Viên-Thiệu đánh Tào-Tháo. các tướng
đều nói rằng: « Chúa-công ngọc thè mới khâ

chẳng nên khinh động, phải chờ cho lành
mạnh thật rồi, xuất binh cũng chẳng muộn
chi. » — Đêm ấy Tôn-Sách ngủ nơi trại, lại
thấy Vu-Kiết dǎn, dǎu thì bỏ tóc xà; Sách
nǎm trong trường nại mắng liền xì.

Ngày thứ Ngô-thái Phu-nhon sai triều Tôn-
Sách về phủ; Sách vể ra mắt mẹ. Thái-phu
Nhơn thầy Sách bình dung gầy ôm, khóc mà
nói: rằng: « con hình vóc hư rỗi. » Sách liền
lậy kiền soi mình, quả thầy bình dung hao
tὸn, thắt kinh mà nói với kè tâ hữu rằng:
« ta có chí mà gầy ôm dǎn thê này! » Nói
chưa dứt, lại thấy Vu-Kiết đứng trong kiền;
Sách dập kiền hép lên một tiếng, vút thương
rách xé, hồn mè té xuống đất. Thái-phu-Nhon
dạy phò vào nhà trong giây phúc tinh lại,
mới than rằng: « ta chẳng sống dặng nữa
rồi. » Bên dời bọn Trương-Chiêu và em là
Tôn-Quyên dên, chò nǎm mà trời rằng: « nay
thiên hạ đang lúc loạn, lây việc đồng mạnh
của dài Ngô, lại có ba sóng bển luém, thi
cũng dù mà làm nén, bọn Tử-Bồ (1) xin
rắng mà giúp em ta, » nói rồi bèn giao ân
tho cho Tôn-Quyên, và nói rằng: « nêu cù
binh dâi Giang-dòng, bày mưu bảm trận, mà
tranh hoành với thiên hạ, thi em không bằng
anh; còn cù kè biền dùng người giỏi, mà
khiên cho mọi người đều hét sức mà gìn
giữ dâi Giang-dòng, thi anh không bằng em,
em phải lường cái công của cha với anh
gây dựng cơ nghiệp khó nhọc, ráng mà gìn
giữ lây. » Tôn-Quyên khóc lạy rồi lánh ân
tho. Sách lại thưa với mẹ rằng: « con dã hét
sò trời rồi, chẳng dặng phụng đường mẹ già,
nay giao ân tho cho em con, xin mẹ sớm
tôi dạy dò nó, cơ nghiệp của cha, chẳng nên
khinh bồ. » Thái-phu-Nhon khóc rằng: « sự
em con còn, thơ dại, quản việc lớn chẳng
kham, vậy tài liệu làm sao? » Sách nói:
« tài của em con hơn con mười phần, dã dù
mà quản việc lớn, thoản như việc trong mà
chẳng quyết, thi hỏi Trương-Chiêu, việc ngoài

(1) Tử-Bồ là tên chữ của Trương-Chiêu.

chẳng quyết thi hỏi Châu-Du, ngặt vì
Châu-Du chẳng có dây, chẳng dặng dǎn dò
ho giáp mặt. » Lại kêu mày người em mà
rồi rằng: « ta thác rỗi, bọn người phải ráng
nà giúp Trọng-Mưu, (2) trong tông tộc có
người nào mà sanh dị tâm, thi hiệp nhau mà
jet di, hè cùt nhục mà làm nghịch thi chẳng
ngang chôn vào đất Tô-phán. » Mày người em
khóc mà lành mạng. Sách lại kêu vợ là
Thái-phu-Nhon mà dặn rằng: « qua với bậu
ay chẳng may nứa chừng mà lià nhau, bậu
hai ráng mà phụng đường lây Tôn-Cô (3)
ay mai mà em cha bậu có ý yê, thi bậu phải
đến xin nói lại với chồng là Châu-Du
rằng mà phò tá em ta, chó có phu nghĩa
trong tri. » nói rồi liền nhâm mắt mà thác.

Khi Tôn-Sách thác thi tuổi dặng hai mươi sáu.
Người đời sau có làm thơ khen Tôn-
Sách rằng:

Chồng Đông-nam một cùi,
Người xung Tiều-bá-Vương;
Mưu ra như bồ cùi,
Kè lấp tý ưng dương;
Oai rúng ba sông lăng,
Danh thơm bờn biển trương;
Hơi mòn truyền việc cù,
Phú thát mội Châu-Lang.

Tôn-Sách thác rồi, Tôn-Quyên khóc lăng
toi bén giường. Trương-Chiêu cang rằng:
« nay là chẳng phải lúc của Trương-quân
khóc, phải một phía thi lo việc cù tang, còn
một phía thi lo việc nước. » Tôn-Quyên bèn
lau nước mắt. Trương-Chiêu khiêu Tôn-Tịnh
lò về việc tang, rồi thỉnh Tôn-Quyên ra Công-
dường, cho các quan lạy mừng. (nguyên Tôn-
Quyên sanh ra mặt vuông, miệng rộng, mắt
xanh, râu dò; lúc Sứ nhà Hán là Lưu-Huyền
vào đất Ngô, thầy mày anh em nhà họ Tôn,
Nhơn nói với người ta rằng: « ta xem cả
anh em họ Tôn, tuy mỗi người đều có tài
khi tú dat, song hưởng lộc chẳng lâu, duy

(2) Trọng-Mưu là tên chữ của Tôn-Quyên.

(3) Tôn-Cô là mẹ chồng.

có Tôn-trọng-Mưu tướng mạo mạnh mẽ, cùt
cách phi thường, ấy mới thiệt là qui tướng
mà lại dặng sống lâu, mày người kia chẳng
ai bì dặng.)

Nói về Tôn-Quyên vung lời dì mang của
Tôn-Sách, chưởng quản dàt Giang-dòng lúc
dang lo việc nước chưa xong, có người báo
nói có Châu-Du ở Ba-khâu dǎn binh về Ngô.
Quyên nói: « Công-Cần dã yê, thi ta hêt lo. »
(Nguyên Châu-Du từ trân thủ đất Ba-khâu,
nghe Tôn-Sách bị thương, nhợp về dặng thăm,
vừa dǎn Ngô-quận nghe Sách đã qua đời,
nên lién đêm về mà chịu tang.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Túy san vân mộng

Năm Long-duc thứ tư,
Tiết Trung-thứ tháng tam;
Què từ hương dưa ngắn đậm,
Hòa hué táng đẹp dôi hàng;
Trắng trăng bạc gió vàng,
Lèo lèo một báu bạch bích;
Trời trời xanh, nước nước biếc,
Lâu lâu muôn khóm pha ly;
Đời noi đời có phong quang,
Nơi chôn mọi ưa ngoạn thường.

Ta khỉ ây:

Vừa thuỷ thời cháu thiên sứ,
Nhân khi rảnh việc công sai,
Thanh thanh một chièc thuyền lang,
Nơi dòng Xích-bích;
Nhẹ nhẹ dời con chèo què,
Đặng khúc Thương-lang.
Trải Hang-nghề qua cửa Thầu-phù;
Dựa Gà-lù-mèu lên chùa Non-nước.
Cung mây quản gió,
Rở ráng tý bức bình phong;
Đất bụt non tiên,
Bằng lảng đường dò vân thủy.
Bát ngát lòng què dè hứng,
Bằng khuảng dạ khách khôn hàng.

Ta bảy chữ:

Ké bèn liêu đậu thoản,
Ghé ngàn mai lên bộ.
Xách quán nghè, khong mū yên,
Xinh xang một quạt một con đồng;
Đẹp bóng ác, bận chăn lừa,
Lèo dèo dời hau dời dứa tiêu.
Điều dắt qua cầu Cùu-cấp,
Đáp dà vào cửa Tam-quan.
Lán bài thư, đọc đọc ngâm ngâm,
Lên chùa phật, trai trai bài bài.
Quyền liền dời ba, thấy trọc,
Thành thời tiếng quyền tiếng tiêu;
Rù reu nấm bảy ông thi,
Thông thả chén thung chén-cúc.
Xinh xáng tiệc hau mảng một,
Âm thầm canh dã sang ba.
Đều say xưa ai này ra vè,
Còn bùi rịn mìn-là-ngoái dày.
Cất cớ quên trảng làm bạn,
Mảng trong năm thức tưống ván;
Thứa ưa nương gió dưa duyên,
Phúc thầy một người yêu diệu:
Đồng dành chọn noi bệ ngọc,
Thành thời tay khoát rèn châu.
Tóc dòn dòn mày Sở mày từng,
Quần dọn dọn sóng tương dòn lớp.
Mặt hoa áy nay,
Dường tiên tử dam mình tới lầu tây;
Mày liêu ủ è,
Tự minh phi deo sầu vè dát bắc.
Sau lưng có dời hau thiều nữ,
Trước mặt bừng một hộp kỳ nam.
Khoan khoan noi thêm đá bước vào,
Chưởng rắng thiệp tới hau quản từ;
Rén rén dựa cu lòn ngồi xuồng,
Hồi sao chàng dà lòn cò nhán?

Ta khi ày:

Bối bối nứa sọ nứa mảng,
Ngập ngàng dở lui dở tới.
Mặt nhìn mặt mong chào, sầu kia là chà,
 Tay cầm tay ôm hối, thảm nứa ngập ngừng.

Lai láng dợt cháu rời trước mặt;
Nhưng ngờ bình thủy ây duyên xưa;
Nì non tiếng ngọc nứa ven tai,
Mới biết lão khan là nghĩa cù.
Nguồn con ta mới gạn gùng,
Sau trước nàng bèn bày tờ.

Chưởng rắng thiệp:

Hồ sanh bô liêu,
Trộm giòng trầm anh.
Bút son vàng mang Thiên đình,
Giáng sanh xuồng làm con tướng quốc;
Chi dỗ nhớ tay Nguyệt lão;
Duyên kèt vè làm vợ lang quân.
Nghĩa keo sơn thoát bến thoát tra,
Duyên kim cài càng quen cảng thăm.
Tiếng cảm chen tiếng sắc,
Phau tuôn dêm nguyệt lúc bờ phong;
Mùi huệ bén mùi lang,
Đầm ẩm ngày xuân hơi thoại khí.
Đã gắn vó tinh kia nghĩa nợ,
Thêm dặn dò biển ái nguồn ái.
Lýa nhành trước, sánh nhành mai,
Nhưng ước trăm năm dư có lẽ;
Trống hàng hòe, chen hàng quê,
Ngõ mong chín chữ vẹn và mưới.
Trước là xe chỉ dẹp duyên chàng;
Sau nứa nảng khăn cam phận thiệp.
Nhưng mảng bóng cu ngồi dựa,
Nào hay máy tạo khôn lường.
Duyên kè từ thô bạc lèn dường,
Mới vừa dặng năm năm ái;
Điêm xay thay dê xanh qua cửa,
Bóng xui nèn hai ngã ám dương.
Hạt vè huệ biếu rất ngài ngùi,
Nhận lại hoành dương trong thăm thăm.

Thiệp khi ày:

Trò vè cung Nữ-lú,
Vàng giữ việc Nam-tào.
Sóm làm giờ tôi làm mưa,
Phường phàt non vu bình thân nứ;
Xuồng cởi rõng, lén cởi hạt,
Mơ mảng dêm nguyệt khách thường nga.

Cỏi tuy là vè côi tiên hương,
Lòng clang chút ngui lòng trấn thè.
Ngành lại Từ-liêm noi đất cù,
Sao dời vật đổi,
Tường cù lao nhiều nói xót thương;
Tròng vè Hoảng-hóa chồn què chồng,
Biển rộng trời cao,
Niềm ái càng thêm thăm thiêt.
Khoát khoải hăm cạnh qủyen nhô cành,
Bơ vơ ngàn dặm yên trống vời.
Mong tiếm tiên học chirốc hưởn hồn,
Sợ nói chước mâu liên chẳng day;
Hầu bạch phát hồi phương hiện thè,
Chỗ e phương nhiệm phết khôn truyền.
Dựa dầm đồng e thấy dài trá,
Nhẫn nhẹ chàng sợ cột mao mảng.
Buồn nói thiệp miên sả phản hèn,
Ước chưa dặng Ngọc-tiêu tái thè;
Đội on chàng kiêu châm nghĩa cù,
Dám xin nhớ tiên tử hộ thân.
Rày chàng nồng nương náo chôn nẩy,
Nên liếp phải thở than duyên cù.
Ngứa dạy mây lời lâm sự,
Kinh dâng hai chũ bình yên.
Thót thời trao một bức vân tiên,
Trầm lạy tạ chàng cõe ở thè;
Sụt sùi rưới vài hàng chau lụy,
Nấm mây xip thiệp trở lòn tiên.
Ta bèn: Mở cửa chùa ngồi dậy,

Ra sân phạm đứng trống.

Mái nọ canh gà, gương bat gát dầu non
chich chich,
Bén kia cửa lục, chiên vàng soi mặt nước
chinh chinh.
Ngò là Đặng-phù hội tam sinh,
Chẳng khác Hồng-cân trung nhứt mộng.
Tử như sen, vong như tốn,
Lòng chí thành dấu cỏ;
Cầm tát thòng, cầu tát ứng,
Lẽ lai cách chí thòng?
Bèn dâng rượu cúc dã dù ba tuần,
Phải mượn bút son là để mợt luật.
Chung,

NGUYỄN-KHẮC-HUẾ, kinh lục.

Ngày 10 Avril 1903.

GIA LÚA GẠO.

	VỊNH-LỘNG	GÓ-CỘNG	BÁI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chò đèn nhà máy.....	23.92	28.92	33.95
Gạo lức nhà máy mỗi tạ 384 cân hay là 67 kilos, trong 1 trăm	5. Phản thóc		
700.....	10. :	15. :	20. :
Vào bao sẵn, khò, thuỷ.....	13. :	18. :	20. :
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo	dán, sàng và	tát xâu.

LÒI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lon, đường l'Avenue Jacareo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quan qui-khách
đang rồ, tại nhà hàng tối mới lập đây, có
bán rượu ngọt bỏ mát dù, và có cơm
tay mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch
sẽ ngọt, vị vẫn đúng mực, nấu nhà
hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngọt
khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi
tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh
ngot và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1.50

Giá 15 cachets 15.00

Dùng trọn tháng 50.00

Như muôn dùng cơm khuyến xin phải cho
bay trước, ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ mán.

Tại khach-lâu có hai cái saloon riêng, rộng
mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và
qui khách muôn Yên ảm, xin tố trước dâng
sứa soạn phân biệt sang trọng-hoa.

Giá một bữa ăn 3.00

Còn Tôn-Viên qui-khách muôn đặt, hoặc bánh
ngon, hoặc tiệc dám cưới, tân giá chí, xin dâng
tối dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tối kinh
xin chư vị dồi chút tình mọn với tôi, là người
bản-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy
dên tôi thì cảm ơn lắm. NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-kỳ.