

TRUÃN BÁO  
NÔNG CỔ MÃN ĐÀM

45 - 95

03 - 7 - 1902  
25 - 6 - 1903

# NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá.....	6 \$ 00
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Sơn-hậu.....	0 20
Tuồng Kim-thach-kỳ-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiều.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử-ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Biểu-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bùu-giám cuộn thứ nhứt	
và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bách-viên.....	0 30

Thức hiếu về sự thi hành án lý về việc binh	
Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Bản quắc.....	1 \$ 00
Cours d'Annamite.....	2 50
Cours gradué.....	2 50
Conversation Annamite Française Cartonnée.....	0 80
Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Vocabulaire Truong-Vinh-Ký.....	1 20
Miscellannée.....	1 40
Sách dạy cách nấu ăn Cartonnée.....	1 10
Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Phú-kiều.....	0 20
Thơ Nam-kỳ.....	0 10
Truyện Kim-vân-kiều đương in	

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà muôn mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muôn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chở ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

## NĂM NHÂM-DÂN (1902)

NGÀY LANGSA	THÁNG 11 LANGSA		THÁNG MƯỚI ANNAM		THÁNG 11 LANGSA		THÁNG MƯỚI ANNAM	
	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA
1	Samedi.....	2	Tháng 10 Annam	16	DIMANCHE.....	17	Chứa Nhứt.	
2	DIMANCHE.....	3	Chứa Nhứt.	17	Lundi.....	18	Thứ hai	
3	Lundi.....	4	Thứ hai	18	Mardi.....	19	Thứ ba	
4	Mardi.....	5	Thứ ba	19	Mercredi.....	20	Thứ tư	
5	Mercredi.....	6	Thứ tư	20	Jendi.....	21	Thứ năm	
6	Jeudi.....	7	Thứ năm	21	Vendredi.....	22	Thứ sáu	
7	Vendredi.....	8	Thứ sáu	22	Samedi.....	23	Thứ bảy	
8	Samedi.....	9	Thứ bảy	23	DIMANCHE.....	24	Chứa Nhứt.	
9	DIMANCHE.....	10	Chứa Nhứt.	24	Lundi.....	25	Thứ hai	
10	Lundi.....	11	Thứ hai	25	Mardi.....	26	Thứ ba	
11	Mardi.....	12	Thứ ba	26	Mercredi.....	27	Thứ tư	
12	Mercredi.....	13	Thứ tư	27	Jendi.....	28	Thứ năm	
13	Jeudi.....	14	Thứ năm	28	Vendredi.....	29	Thứ sáu	
14	Vendredi.....	15	Thứ sáu	29	Samedi.....	30	Thứ bảy	
15	Samedi.....	16	Thứ bảy	30	DIMANCHE.....	1	Tháng 11 Annam	

Gérant CANAVAGGIO

Saigon — Imprimerie-Librarie CLAUDE & C°.

NĂM THỨ HAI. — SỐ THỨ 66

NGÀY 28 THÁNG MƯỜI NĂM NHÂM-DÂN

NGÀY 27 NOVEMBRE 1902

# NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Người bón quác

một năm.. 53 00

sáu tháng. 3 00

Tại Đồng-dương

Người Langsa

cùng ngoại-quốc

một năm. 10 80

sáu tháng. 5 00

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

Chủ NHƠN: C A NAVAGGIO

Chủ BÚT LƯƯƠNG-KHẮC-NINH

Tự DÙ-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Sô 84.

SAIGON.

ANNONCES

1er Page le centimètre \$ 1 50

2e Page le cent..... \$ 1 00

3e Page le cent..... \$ 0 80

4e Page le cent..... \$ 0 60

## LÓI RÀO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là LƯƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chờ có gởi cho ông Canavaggio nứa.

## Thương cỗ luận

(tiếp theo)

Việc buôn bán thông-dòng là việc trọng,  
Kè nghẽ này, người pài có nghiệp kia;  
Buôn lối nhiều xù sô súng còn là  
Xem chú chẹc anh chà tài rò;  
Người không thấy nhớ gương mới iả;  
Muốn nước người mà sánh với mình,

Cách ẩn xài người cẩn kiệm khích rím,  
Một diều nhỏ cũng phản minh số sách;  
Người bón quác ý va lâm phách,  
Biết xài ba chở ít rò đặc dè;  
Thà ở đời không biết cậy dèng phe,  
Bé buôn bán chẳng lo toan giờ dở;  
Cuộc đời dời hèn khen cho không biết sợ;  
Bé bơ thờ người phóng tú kè ngao du;  
Anh có tiền thì cứ giữ chắc khu khu,  
Bợm không vòn, lại đánh liêu thân phận;  
Nhắc quay phải hay cừu hòn giàn,  
Nghỉ lại, giận chẳng chí hòn lại làm chí;  
Quyết một đếu trả rách nợ nam-nhi.  
Chì cho rò thị phi giüm với thè,  
Khuyên rằng biết đều nên cách tè,  
Nên thi làm, tè thi rắng, bót dù;  
Kéo mà minh cũng ngỡ chở dì chở người khi,

Vì trông sảng của biết xài mà không tinh;  
Xin coi lại cũng trong sáu tinh,  
Có nghệ chi lâm bán cho phượng ngoài;  
Hời xét giùm lời tôi nhắc có sai,  
Minh biết việc cây ba cây lúa,  
Nhờ lây đó mà ăn xài chợ búa;  
Cây dát dien dặng mua sắm cửa nhà,  
Rủi lúc kia mà trời dát chẳng hóa;  
Đức mưa móc thì lây chi mà nuối miệng,  
Dầu sảng có thè thán nghé miệng,  
Trong mười người rò lại chẳng có ba;  
Còn bảy người không lẽ đẻ mà la,  
Kêu rằng dồi răng nghèo ai cứu;  
Người khuyên phải lo dằng khứ tựu,  
Chớ chờ đau rởi bảy rèn la;  
Phải rằng má tính rộng lo xa,  
Đứng chờ đèn nước gáo tròn, lúa tấp trắng;  
Người gặp lúc trời đang từ rạng,  
Không lo làm đẻ tôi thi uồng công;  
Lo phát gai dằng cà mồi thòng,  
Nêu chẳng quét thì bụi kia lấp cữa:  
Nay biết khở thì phải lo bế khở nứa,  
Cực chưa rỗi xin chờ đẻ dui;  
Đao làm người phải tinh tối tinh lui,  
Xết khở đẻ dặng theo thời mà ô;  
Gặp con rỗi phải kiêm phượng dặng gờ,  
Gờ xong rỗi thi mới thành thoi;  
Trè ầu xuân chẳng rõ mồi ham chơi,  
Người trai tráng phải lo câu bão bứ;  
Muôn báo bồ ráng dặng sơ khở,  
Chuy-n học hành nghè nghiệp mà tiê thán;  
Các bắn buôn tinh toán cho cẩn,  
Cứu tin nghĩa bình hòa phải nhớ;  
Sanh ra thè vì như người di chợ.  
Việc ban buôn dồi chét cho thòng;  
Tuy biết rằng tang буди chợ không;  
Song phải nghĩ có binh thi có nhocco.  
Khi chợ nhocco kề di ngan người di ô,  
Lúc bắn buôn người già thấp kẽ già cao;  
Còn lao xao phải dưa với chúng mà lao xao,  
Nêu đứng ngó, bạn hàng người bi mệt;  
Chợ nghè nghiệp trong ô mà ăn cắp vật,  
Chúng thấy thi bị vỡ bị tai;  
Hè không lo cứ đẻ làm sai,  
Hò minh chịu lại lấy cao cha mẹ;  
Ôn cha mẹ sanh nuôi từ huở bé,

Chẳng lo dến lại đẻ cho người khì;  
Như vậy thi sanh cũng chẳng chí,  
Thà bị dẹn chét khi còn nhỏ;  
Con người phải sợ hén sợ hở,  
Biết sợ thi có dến cho dầu.  
Thánh xưa rắng, chớ xuồng vực sáu,  
Thương cha mẹ, dừng noi giá mồng;  
Tuy ít học cũng có tai nghe lóng,  
Người tuổi già thường có dậy rắng;  
Con người lo mình vóc tóc rắng,  
Nêu phá bại, át động lòng cha mẹ;  
Rò hiêu nghĩa chờ ham đều đẻ,  
Đè hay làm hư hại cho thân;  
Đã biết rằng ai cũng là dân,  
Tuy vậy chớ phải dưa nhau làm phải;  
Tôi xin nhắc một điều đại khái,  
Người đồng ban như bạn một đường;  
Hảy dưa nhau mỗi bước rắng mỗi bương,  
Lo chi chẳng mau mau đền chở;  
Nêu chậm bước dưng chon thi khở,  
Khô dằng dài thêm khở chợ trưa;  
Lại sợ e gặp lời dông mưa,  
Giữa dồng trồng không phượng che mặt;  
Bị trọt trật ít người điếu giặc,  
Khô vây thời, xem có buồn không;  
Khô biết buồn khuyên chờ ngõi trông,  
Mau rắng tinh làm cho khôi cực;

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DŨ-Thúc, Bên-tr

## Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Ngày thứ, bèn trả hết quản mả lại, rồi đưa ra ngoài thành: Lưu-Đại Vương-Trung di chàng khỏi mười tư dặm bóng nghe tiếng rồng vang dậy, Trương-Phi nhảy ra đón dặng và hé rắng: « Ca-ca ta không biếu rù, đã bắt dặng tướng giặc sao tại thà di. » Tóm cho Lưu-Đại Vương-Trung ngồi trên ngựa phai rung; Trương-Phi trọn mít để thương cản đèn; sau lưng một người bay ngựa đèn cà-kêu, chờ có vò lỗ, xem ra là Văn-Trường, thi Lưu-Đại Vương-Trung mới

an lòng. Văn-Trường nói: « Đại-ca đã tha rồi, em-cố chi-mà không tuân phép lệnh. » Phi nói: « phen này thà di, phen sau lại dến nữa. » Văn-Trường nói: « đẻ va dến nữa, sẽ giết cũng chưa muộn chi. » Lưu-Đại Vương-Trung lién cáo thời và nói rằng: « đều Thừa-Tướng giết cả ba họ tôi cũng chẳng dến nữa, xin Tướng-quân dung thứ. » Trương-Pai nói: « vi bằng thiệt Tào-Tháo dến đây, ta cũng giết va không còn manh giáp, nay ta quyên đỡ gởi hai cái đầu lại. » Lưu-Đại Vương-Trung ôm đầu chạy như chuột. Văn-Trường, Dực-Đức về ra mắt Huyền-Đức rắng: « Tào-Tháo tài nhiên dến nữa. » Tôn-Càng gọi Huyền-Đức rắng: « dắt Từ-châu là dấu mũi giặc, chẳng nên ở lâu, chi bằng phản binh đóng nơi Tiều-bá, giữ Hạ-bì mà làm thè kỳ giác, dặng ngừa Tào-Tháo. » Huyền-Đức dưng theo lời, khiên Văn-Trường giữ Hạ-bì, Cam-phu-nhon Mè-phu-nhon cũng an tri nơi Hạ-bì. (Nguyên Cam-phu-nhon là người đặt Tiều-bá, Mè-phu-nhon là em Mè-Trước.) Tôn-Càng, Giản-Ung, Mè-Trước, Mè-Phương, giữ Từ-châu; còn Huyền-Đức với Trương-Phi dồn nơi Tiều-bá. — Lưu-Đại Vương-Trung về ra mắt Tào-Tháo, cùng nói Lưu-Bí không có ý phản. Tháo giận mắng. « Đồ nhục quốc, đê người làm chi, nạt kè tâ hưu dán ra chém quách.

Chánh thi:

Chó lợn đâu khami dưa với cọp,  
Cá tôm há dặng sảnh cùng rồng.  
Chẳng biết bài người tánh mạng thè nào,  
và nghe bài sau phân giải.

HỐI THỨ HAI MUỘI BA.

Nè-Chánh-Binh trật áo mảng giặc;  
Kiết-thái-Y bỏ độc mang hình.

Nói về Tào-Tháo muôn chém Lưu-Đại Vương-Trung. Không-Dung cang rắng: « hai người ày vốn chẳng phải tay địch thủ với Lưu-Bí, nêu chém di, e mất lòng tướng sĩ. » Tháo bèn tha chém trước bùi trước lộc; rồi muôn phát binh đánh Huyền-Đức. — Không-Dung nói: « nay vừa lúc tiếc dông lạnh lèo, chưa nên động binh, đợi qua mùa xuân tới

dày, cũng chưa muộn chi; phải trước sai người chiêu an Trương-Tú, Lưu-Biều, rồi sau sẽ toan Từ-châu. » — Tháo lây làm lời nói phải, bèn khiên Lưu-Hoa qua dã Trương-Tú, Lưu-Hoa dến Tương-thành, trước ra mắt Giả-Võ, cùng nói Tào-Công thanh đức. Võ bèn cầm Lưu-Hoa trong nhà; ngày thứ dến ra mắt Trương-Tú, nói việc Tào-Công sai Lưu-Hoa dến Chiêu-an; đang lúc thương nghị, bỗng báo nói có sứ Viên-Thiệu dến. Tú cho vào; kẻ sứ dưng thơ tin lên, Tú đọc ra, thì cũng lá ý Chiêu-an. Giả-Võ hỏi kẻ sứ rắng: « mới đây hưng binh đánh Tào-Tháo, hơm thua thè nào? » Sứ nói: « tiếc dông lạnh lèo, phải bài binh đòn, nay nhằm Tướng-quân với Kinh-châu Lưu-Biều, đều dảng là người quốc sỹ, nên phải dến mà thỉnh phau. » Giả-Võ cả cười rắng: « người phải trả về nói lại với Viên-Bản-Sơ rằng, anh em của va còn chẳng hay dung nhau, có dâu dung dặng người quốc sỹ trong thiên hạ sao. » nói rồi liền xé thơ trước mặt cung nạt lui kế sứ. Trương-Tú nói: « Lúc nay Thiệu mạnh Tháo yêu, nay lại xé thơ nạt sứ, nêu Viên-Thiệu dến, thì liệu làm sao? » Giả-Võ nói: « Chỉ bằng theo Tào-Tháo. » Tú nói: « Ta với Tào-Tháo khi trước có thù, lẽ nào khứng dung. » Võ nói: « theo Tháo có ba điều tiện, và Tào-Công vung minh chiêu lệnh Thiên-Tú, đánh dẹp thiên hạ, ấy là một điều dảng theo; Thiệu my mạnh, ta đam it mà theo ta; ác ta chẳng lây ta làm trọng, Tháo tuy yêu, dặng ta ác mừng, ấy là hai điều dảng theo; Tào-Công có chí Ngù-Bá, ác bù oán riêng, dưng minh đức rải khắp bờ biển, ấy là ba điều dảng theo; xin Tướng-quân chờ nghỉ. » Tú ý theo lời, mời Lưu-Hoa dến ra mắt. Lưu-Hoa khen khoe đức Tào-Tháo, lại nói: « Thủ-Trường nêu ghi cựu văn, lê dâu di khứng sai tôi dến mà kiết hảo với Tướng-quân sao. » Tú cả mừng, bèn với bọn Giả-Võ qua Hứa-dô dâu hàng. Tú ra mắt Tháo rồi lạy nói dười sún; Tháo lật đật dờ dậy, cầm tay mà nói rằng: « có cái lối mon xin chờ ghi vào lòng bèn phong Trương-Tú làm Dương-võ-tướng-quân, phong Giả-Võ làm Chấp-kim-ngó-sứ; »

Tháo lại khiên Tú làm thơ chiêu an Lưu-Biều, Giả-Vù nói: Lưu-kien-Thắng bay kèt nạp danh sĩ, nay phải dặng mội người danh sĩ qua du và mới dấu. » Tháo hỏi Tuân-Nhu rằng: « ai dì dặng? » Tuân-Nhu nói: « Không-văn-Cử nên di. » Tháo y theo. Nhu ra nói với Không-Dung rằng: « Thủ-Tướng muôn dặng một người danh sĩ, dặng chọn dùng mà sai đi; ông dâng nhím chức ấy chẳng? » Dung nói: « tôi có một người tên Nê-Hoanh tự là Chánh-Binh, tài và hơn tôi mười phân, người ày dâng ở bên ta bên hữu vua, chẳng những là dùng làm hành nhơn mà thôi, tôi phải tiêng cù cho lệnh Thiên-Tứ. » nói rồi bèn làm lời biểu dung lên tâu với vua.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

## Bùi-tân-công nghĩa hòa

NGUYỄN PHÒI

(tiếp theo)

Người Đường-Bích chờ từ mai tối tôi, thày hai người lại chạy vào quán hỏi ai là Đường-Bích, có quan lớn Tân-Công cho mời. Người Đường-Bích nói tôi cùng quan Tân-Công xưa nay không quen biết nhau, và ja mặc hèn hạ tôi đâu dám tới đó. Hai người nói quan Tân-Công dứng chờ, xin người dứng trễ nải. Hai người ày mới giác người Đường-Bích tối dinh, dặn ngồi ngoài, dè vào bầm, rồi sẽ ra thiêng. Hai người vào một lác rồi ra nói quan lớn xin mời vào trong. Người Đường-Bích theo vào thày quan Tân-Công dứng chờ. Đường-Bích cứ lạy chẳng dám ngó lên. Quan Tân-Công dạy ngồi. Người Đường-Bích khiêm như róng ngồi ghế một bên, liếc xem thì thiệt là ông già mình gấp nơi quán. — Đường-Bích lại càng rung sọ.

Nguyễn quan Tân-Công ngày thường hay dạo nơi quán xá, riêng do lâm tình, hứa trước nghe người Đường-Bích nói, bèn về tra thi thiết

quả có nàng Huỳnh-tiêu-Nga, hỏi trong lai lịch thì cũng y như lời Đường-Bích. Quan Tân-Công mới hỏi nàng ày nay có chồng nàng đó, ước muôn gặp chăng? Nàng Tiêu-Nga thura rằng: phận đời bà bạc mạng, nào có kè chí, việc toàn cùng chằng thây, quyền ở nơi quan lớn, tôi chằng dám biết. Quan Tân-Công thày nói mời đáp rằng: ta sẽ giúp cho vợ chồng gặp nhau, rồi dạy nàng ày lui vào cung, chính riêng sai kè hẫu hạ sửa soạn đồ tư trang, lại tối dinh lại bộ tra hỏi rõ lý lịch, mới dạy làm văn bằng phong Đường-Bích làm chức tham quan. Nay cho mời Đường-Bích tối có ý tờ duơn cờ cho Đường-Bích rõ.

Người Đường-Bích ngồi rồi, ông Tân-Công mới nói rằng: vì tôi chằng hay ngăn ngừa kè cầu mi, cho nên khiên vợ chồng người chằng dâng giao nhau, lỗi ày tôi xin chịu. Nay tôi xin quyền làm chủ hôn, dặng vợ chồng gặp nhau. Tôi đã dự biện đồ tư trang sẵn rồi, cửa ày tôi xin chuộc lỗi tôi, còn việc hằng sặc, tôi cũng lo cho rồi, xin chờ ngại đều chi.

Người Đường-Bích lạy tạ chằng dám nói chi. Một lác liền thày bị nữ phò nàng Tiêu-Nga ra. Vợ chồng gặp nhau mang rõ, bèn lạy ông Tân-Công bốn lạy. Ông Tân-Công dạy dưa về nơi quán hiệp cần. Đến nơi thày tiến bac dây rương, lụa hàng dày tráp, lại có một tráp nhỏ, quan Tân-Công thân hành cần niêm, mở ra xem thì thấy hằng sặc. Lao chúc tư-hộ-tham-quán dắt Hô-châu. Vợ chồng lạy làm cảm ơn ông Tân-Công. Rạng ngày mai dắc nhau vào lạy tạ người, song người đã dặn kè coi cửa kiều từ không chịu ra mắt.

Người Đường-Bích mới sửa soạn hành trang, mướn thuyền-trò vé ghé thăm ông Huỳnh-thái-học. Cha con gặp nhau mang rõ với vợ chồng từ già ra nhậm dắt Hô-châu. Nhơn vi cầm ơn quan Tân-Công cao dày, nên dùng tráp hương chạm một tượng nhỏ sớm tôi phuợng thờ, cầu khấn cho người phuợc tho miêng trường.

CHUNG

TRẦN-KHÍC-KÝ (thọc chánh viện.)

## Tục vân tiên truyện

(tiếp theo)

người họ hồn tên Minh, trong tì lại mêt xanh hơn người. Cảnh cảnh ngoại dat ba mươi, nhan tê chìn nói cười tự-nhiên. Huân phong những thuở thiêun niên, lòng đức hạnh sách đèn ích công. Dao lý, mèn nbo phong, nhau nên dã thủy chung bạn biển. Người Bảo, quần dã nén, dòng dạo xuông lèn những ngày. Tri lú lóng tai bay, ôi! thiên đạo có ngày vô tri. Đặc là thê phì thành tú. Tú hau.Tú hau bận này sát nhon, chiêu đêm tôi mây Tân. Vừa tối chòn giang tân trè giờ. Người hăm hở mặt ngàn ngo, người trông mặt hỏi sơ cửa ngoài. Rắng: tôi dã biết rồi, dạy việc cậu không người tầm lòng. Còn dâu việc trc lê công, là phải kiêm họ chung giúp vì. Vày thời cậu phải theo y, người dưng có chịu khi giữa sòng. Miêng cho ngực thê chung dung, sao, sao cũng ở trong khuôn trời. Phải lời thời cũng vào tai, còn bàn bạc phúc mai bấy giờ. Tôi nha lèng trước vào thura, nay mới biết Công-lơ chỗ này. Ban vào ông xút quở ngay. Rắng không ớt sao cay tay mây, thiệt tang bắt dặng đường này, dem Biện-lý lòe này chung minh. Vao ri rén nép một bên. Đầu trong dạ như phèn cháp chóng, rung rung hai mắt trót tròng, trong đường dã có công đạo rồi, rợp rợp tờ giấy dành rồi, ai bắt dặng cho dài hời coi.

Công lơ mới thấy bước lui, Nói rằng quan lớn dạy thời trở hài.

Ngàn ngo chằng thày hỏi nài, Không người tò nòi mượn ai thông lời.

Ai dè quan quở chủ mây, Hồi ai làm chứng chuyên ni hay là.

Bây giờ đây dò dàn ra, Đều dem nhau lại về nhà Công-lơ.

Liên biến đầy thép kip giờ, Ba-tri vừa dã một giờ tội nai.

Rắng dòi thày Marchetty, Nói quan biện lý nài thấy phải lên.

Trông nghe dưng nép một bên, Đồng hồ mười điểm lâu trên gỗ rồi,

Tang hau mình hỏi tạm lui. Chờ qua buổi khác coi xuôi bẽ nǎo?

(Sau sẽ tiếp theo)

TÂY HIẾN KÝ.

## Kiên ngùi bất vi, bi thê sự hế.

Nhờ lại hôm 17 tháng 5 annam, năm Nhâm-dần. Tôi di Cai-lý về tàu chèc hàng Bái-Ký, quá giang từ Cái-bè mà về Mỳ-tho; lúc dọc đường có gặp một chuyện người Annam bị chèc tặc bạc cũng dâng biện lược ra cho người bón ban quan cõ mà mảnh tình chuyên dời.

Khi tàu ghé Cái-bè; bộ hành chặn rộn, kè xuống người lên, tôi không ý phản biện là mày người xuống một lược với tôi; vì di đường lối rộn ràng chen chúc, thì phải cản thận cho mình; một là đỡ nang thát, hai nữa lật đặt cho kiệp giờ, kèo tàu lui mà trở sự, chừng xuống yên nơi, tàu ra khỏi bến, thì chèc di góp tiền phát giày cho bộ hành; cách thê người dưa bộ hành như vậy, không nói hết làm chi. Cách bảy lâu nay thì thường như vậy; mà chuyền tàu này ở Sa-dec, Vĩnh-long trở về, bộ hành đồng lầm, chẳng biết mày chủ chèc Quảng-dông có làm dặng kỳ không; công chuyện của người ta, mình không để ý làm chi mà biết dặng chung nó có diêm soát kỳ cang hay không. Vậy lúc

tàu về gần Xoài-hột, nghe mày chủ chèc phát giày bối này di góp giày lại, dặng dem về chiêu tinh sô sách với người coi sô thâu trên bờ, là kè thay mặt cho chủ hàng.

Chứng tôi Sa-sập, tôi ngó ngược lại trong phòng Tài-phú, thấy một bà già ướt chứng 35, 56 tuổi, tướng diện cùi dày, quê mùa thô thát, ăn mặc theo người phường rầy nói năng chậm rãi; đương đứng nồng nì, xin ông Chúa-tàu cho lại hai cát bạc kèo tội nghiệp, vì già cả nghèo nàn, mới may có 5 cát bạc dặng xuống Gò-cát mà thăm con, nêu ông lạy hèi, chứng tôi xuống lời. Mỹ tho, tiền đâu cho tôi ăn cơm, không dám nào ông làm phước lấy ba cát tiền tàu của ông, còn cho tôi lại hai cát ăn cơm. Còn chủ chèc là ông Chúa-tàu của bà già đứng chắp tay thằng thì đương khoát nạt xô đẩy bà già quê mùa mà rằng: Tại bà dại không lèi giày thì chịu bà dời si. Thảy chủ chèc dan ca với bà già, bà già cứ nồng nì, thi trong bụng cũng định chứng chắc là bà già này bị chèc hiệp dáp; cho nên mới bước lại cho gần mà nghe coi cho rõ có sự làm sao mà bà già phải chịu lòn quá lẽ. Lúc bước lại gần; thi nghe chủ chèc nói lại nữa quả như lời rằng: sao bà dại hối mồi xuống lầu không lèi giày như người ta vậy? — Bà già lại nồng nì nói. — Ông ôi! Tôi lảng tai không nghe ông kêu lèi giày và tôi là người ở quê mùa ruộng ráy mới di lấn này không biết chứng, nên hối tôi mồi xuống tàu, dã lèi 5 cát bạc cầm nơi tay sắng, trong bời tiền tàu mà trả, nên khi ông lại hỏi tôi, thi tôi sắng lồng mau mau đưa đồng bạc nữa đóng cho ông bỏ túi rồi thay ông làm kính bồ di, tôi mới hỏi lại mày người ngồi gần với tôi; thi người ta nói từ Cái-bè xuống Mây-ho giá niên lầu cù ba cát; sao ông lại lèi của tôi tôi 5 cát mà xin lại hai cát của tôi còn dư ông không cho, cứ xô-đuôi tôi hoài-lội nghiệp.

(Sau sẽ tiếp theo)

Cái-váng: Nguyễn-tây-Hiền đặt tên.

## Lời Rao

Lời kinh rao cho chư Quí-Viên dặng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charnier, số 93, (tục danh Kinh-lập) bánh rất tốt, làm bột mì Langsa ròng, chẳng có pha, xin khi mua cho cần thận kèo lòn bánh của chèc lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặng ngon lắm.

Lại có bán đủ thứ rượu Langsa nhì hàng ngon ngọt mát bò; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Cafè, sữa bò Chocolat dùng sóm mai và chiêu,

Vậy như viên quan quý khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho nái việc lâu dài.

(PIERRE) LÈ-XƯƠNG-NGẠN

Có người muốn bán một sở ruộng rất to tại hệt Sóc-trăng, ruộng ày khắn dặng 1 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn giá lúa ruộng, bờn phía đều cát rạch giữa có khai kinh đã lâu, mỗi hòn đòn dặng 4, 5 muôn lá tàu, phia rạch-cát đất lát rày tốt lắm, đã có hơn 30 lá đòn bò, chủ nào cũng khá, khỏi giüm ăn, có lợp rông một miềng vườn sǎo sàng, 5 cát un vựa cát sắng, bán giá nhẹ, ai muốn mua xin đến do Bồn-quán mà thương nghị.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO là chủ nhựt-trinh Nông-cổ-mìn-dám, có bán những trầu dực, trầu cái, và bò lâm, bò tốt. Ai có muôn mua những vật ấy dể dùng làm ruộng, kèo lúa thì đến tại nhà ông ày mà mua Trầu bò-tốt-mìn-bán rẻ.

## LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lấp tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacareo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quan quý-khách dặng rò, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngon ngọt bò mát dù, và có cơm úy mỗi ngày hai buổi, đồ xơi dùng sạch sẽ ngon béo, vị vân dùng mực, như nhà hàng của người Langsa: lại có dặm đồ ngon khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hòn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,80  
Giá 15 cachets ..... 15 00  
Dùng trọn tháng ..... 50 00  
Như muôn dùng cơm khuya xin phải chờ bay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và quý khách muôn Yên ấm, xin tờ trước dặng sữa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3,80  
Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc dám cưới, tân già chí, xin đèn tết dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính xin chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người bón-quốc. Để biết vui dầu cũng sự vui, duy đến tôi thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bố-thiện của quan Phô-Sở-Nam-ký.

Paul Chức, chủ Cafè-Saigonais tại đường Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan quý khách rò, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngon mát bò; giá bán rẻ hơn chỗ khác; Có Cafè, sữa bò, choclat dùng sóm mai và chiêu; lại có phòng nghỉ ở từng trán sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đến chỗ người bón-quốc cùng nhau, mà giúp cho nén việc.

Ngày 22 Octobre 1902.

GIÁ LÚA GÀO		VỊNH-LONG	CỘ-CỘNG	MẤT-XÂU
Lúa, mỗi lóng 150 cân hay là 68 kilos, chè đền nhà máy.....	2390	2390	2390	
Gạo hột nhảm mài ta trong 1 trăm 134 cân hay là 60 kilos, 5 Phấn thóc	2 90	2 90	2 90	
700.....	2 90	2 90	2 90	
vào bao sàm, khởi thuế, 15 , , 20 , ,	2 90	2 90	2 90	
Tuy theo				
Gạo trắng nhà máy... dán súng và tót xâu.				

## Rao bán xe hai bánh

Noi nhà Thầy-Phát ở tại đường Tháp-mười số 40, bán một cái xe Hai-bánh sơn vernis, có đèn, đồ bắt kè tây và ngựa. Xe đồ và ngựa còn mới tinh hào, dã chơi chứng hai mươi ngày, như vị nào mủn mua hãy đến dò xem coi, bán rẻ hơn giá thường.

## CƯU QUAN MỘT NHO

### Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sú, cùng sách Minh-tâm, Tú-thơ chữ như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày dỗ, cảng viêt, ngồi viêt, mực, thước, ván vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hật ai có sữa tủ-sắt, mây may, xin rước đèn nhà, thi sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiêu it.

Nhà có may mây, may y phục l Tay và đồ tráng Annam vải tút, ai muôn đặt, may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
cỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá....	6 \$ 00
Thơ Lục-văn-Tiên.....	0 60
Tuồng Sơn-hậu.....	0 20
Tuồng Kim-thach-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hoa Điêu-hanh.....	0 50
Chánh-tả và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bùu-giám cuộn thứ nhất	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-chau.....	0 30
Bach-vien.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chở ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM-DẨN  
(1902)

NGÀY LÂU NGÀ	THÁNG 11: LANGSA		THÁNG MƯỢT ANNAM		NGÀY LÂU NGÀ		THÁNG 11: LANGSA		NGÀY LÂU NGÀ		THÁNG MƯỢT ANNAM	
	NGÀY	ANH MÃ	NGÀY	ANH MÃ	NGÀY	ANH MÃ	NGÀY	ANH MÃ	NGÀY	ANH MÃ	NGÀY	ANH MÃ
1	Samedi.....	2	Tháng 10 Annam	16	DIMANCHE.....	17	Chùa NHỰT.					
2	DIMANCHE.....	3	Chùa NHỰT.	17	Lundi.....	18	Thứ hai					
3	Lundi.....	4	Thứ hai	18	Mardi.....	19	Thứ ba					
4	Mardi.....	5	Thứ ba	19	Mercredi.....	20	Thứ tư					
5	Mercredi.....	6	Thứ tư	20	Jeudi.....	21	Thứ năm					
6	Jeudi.....	7	Thứ năm	21	Vendredi.....	22	Thứ sáu					
7	Vendredi.....	8	Thứ sáu	22	Samedi.....	23	Thứ bảy					
8	Samedi.....	9	Thứ bay	23	DIMANCHE.....	24	Catua NHỰT.					
9	DIMANCHE.....	10	Catua NHỰT.	24	Lundi.....	25	Thứ hai					
10	Lundi.....	11	Thứ hai	25	Mardi.....	26	Thứ ba					
11	Mardi.....	12	Thứ ba	26	Mercredi.....	27	Thứ tư					
12	Mercredi.....	13	Thứ tư	27	Jeudi.....	28	Thứ năm					
13	Jeudi.....	14	Thứ năm	28	Vendredi.....	29	Thứ sáu					
14	Vendredi.....	15	Thứ sáu	29	Samedi.....	30	Thứ bay					
15	Samedi.....	16	Thứ bay	30	DIMANCHE.....	1	Tháng 11 Annam					

# NÔNG-CỔ MIỀN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bồn quốc	1st Page le centimètre
một năm.. 5 \$ 00	\$ 1 50
sáu tháng. 3 00	
Người Langsa	2e Page le cent.....
cùng ngoại-quốc	\$ 1 00
một năm. 10 \$ 00	
sáu tháng. 5 00	

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH

Tự DÙ-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.

SAIGON.

ANNONCES

1st Page le centimètre	\$ 1 50
2e Page le cent.....	\$ 1 00
3e Page le cent.....	\$ 0 80
4e Page le cent.....	\$ 0 60

## LỜI BAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay làin việc chi vào nhựt-trình thi cứ do Bồn-quán chủ bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chó có gởi cho ông Canavaggio nữa.

## Thương cỗ luận

(tiếp theo)

Xét cho kỵ người mình còn ít sức,  
Cũng bởi mình lâm chí không đóng;  
Xem cho ướng nước họ thiệt dày công,  
Vì tại họ tinh tinh một rập;  
Khuyên bạn bè rằng mà lập lập,  
Hiệp đồng người dặng học bán học buôn;

Nếu anh em đê vây luồn luồng  
Phản lẽ bạn át không khéo không khéo;  
Khôn là dặng rõ đường lắc leo,  
Khéo là hay thông cách cao xa;  
Hỏi làm sao cho kiệp với người ta,  
Lập hàng lớn vây vui chúng bạn:  
Hiệp nhiều tri tài rồi phái sáng,  
Nhóm đông người khờ át khôn;  
Đặng vây thi có tiếng vinh lớn,  
Nếu không, phải mang lời bèn hạ;  
Sau ra thề mỗi đều chi cũng là,  
Có lập rồi ta trả ra quen;  
Xin xé câu giày trang mực den,  
Kể chưa học xem qua như rừng rậm;  
Sáng mai biết tôi thi phải chậm,  
Miếng già công học dù phả ngụ;  
Không học thi có súng cũng như mù,  
Vợt biển nhác nèn ti hóng sự lý;

Lời tục ngữ người khôn hay ví,  
Ngọc không đồi còn bảy lu den;  
Vì làm người tinh dè tự nhiên,  
Người không học lý chí thông đạt;  
Để như vậy bị tên dốt nát,  
Cũng như người sao không hổ với người,  
Cứ chịu thua ắt phải bị cười;  
Cười vì bối đồng người mà khác dạ,  
Người ta rõ đường xa nǎo lạ;  
Còn mình thì không biết, đều chí,  
Hãy xét coi dở dốt phải bị khôi;  
Thêm thân phận dải dầu trộn kiếp,  
Chỉ cho băng tập cho thiệp liệp;  
Trộn bón nghề từ túc dân:  
« Muốn canh nông thì phải cho cẩn,  
Xem thời tiết mùa màng thuận ngịch;

« Và cũng phải cày sâu cuốc khích,  
Đầu nghịch mùa cũng dặng dù ăn;  
« Nếu bơ thờ như kè lẩn quẩn,  
Gọi làm ruộng mà dậy trưa ngũ sớm;  
« Cách biến nhác xem trường rát góm,  
Việc hư rồi lại dò lòi cho trời;  
« Bằng-hoa-công nào phải trái chơi,  
Cứ thắt sò thì gọi rằng thời vận;  
« Nghiệp nông ày ví vải lòi vân,  
Nghé sỉ xin tòi một dồi cầu;  
« Sanh ra đời xin khá lo âu,  
Khi tuổi nhỏ phải dua học tập;  
« Học cho rõ lẽ đời cao thấp,  
Học dặng trường nhơn đạo phải chăng;  
« Học làm người nên phải siêng năng,  
Chờ trường học dặng làm quan ma hiếp chúng  
« Luận tới dò lòng đau mày dung,  
Rải thương dân cái phận gò tròn;  
« Sanh đời này mà chịu tiếng tội cou,  
Vì chẳng khác lùm thán trâu ngựa;  
« Vì một lẽ tinh người ít sưa,  
Muôn học mà dặng trước dặng quan;  
« Chẳng phải là tạo đức với nhơn gian,  
Tinh một việc dua chen quyến qui;  
« Quyen với qui là chõ hồn khó vi.  
Như đức xứng tài dặng vậy cũng vui;  
« Ngay cho người dạo cõi tội thui,  
Lòng khát bạc thông bay thái quá;  
« Học như vậy học xem là dà,  
Học làm sao chẳng nghĩ phản người;

« Người thương người mới phải là người,  
Người dâu nỡ hại người mà ích kỷ;  
« Xét cho kỹ ai theo nghè sỉ,  
Sỉ cho toàn, chờ sỉ vây là nhì-tâm;  
« Khuyên một dâu sửa sai đổi lâm,  
Ráng tập lại dạo người cho tốt;  
« Làm người phải xét suy cùng tốt,  
Phải thì làm, quay hầy chưa di;  
« Có chു rãng: Bát-dục vật-thi,  
Không suy-ký cắp-nhon là sai;  
« Cách Nông, Sỉ ít lời phải trái,  
Nghịệp Công, Thương sau sẽ tiếp theo.

LƯƠNG-DŨ-Thúc Bên-tr.

### Tam-quốc chí tục đích

(tiếp theo)

Vua xem lời biếu rồi, bèn giao cho Tháo-Tháo; Tháo khiên sứ triệu Nè-Hoành vào, mà chẳng mời ngồi. Nè-Hoanh ngửa mặt lên trời mà than rằng: Ôi! Trời dắt tuy rộng sao chẳng có một người? — Tháo nói: « Ta có kè thù hạ hơn vài mươi người, đều là anh hùng trong đời, sao gọi không người? » Hoanh nói xin kè tên cho tôi nghe. » Tháo nói: « Tuân-Vức, Tuân-Du, Quách-Gia, Trinh-Giục, mưu trí sâu giày, tuy Tiêu-Hà, Trần-Bình cũng chẳng bằng; Hứa-Trữ, Lý-Điền, Lạc-Tần, ai mạnh cho hơn, tuy Sám-Bành, Mâ-Vú cũng chẳng bi dặng; Lữ-Kiên, Mảng-Lủng làm chức Tùng-sự, Vu-Cầm, Tử-Quán làm Tiên-phuôn, Hạ-hầu-Đôn là kỳ tài trong thiên hạ, Tào-tử-Hiệu là phuộc tướng dưới thời gian; sao gọi không người? » Nè-Hoanh cười rằng: « Lời ông nói dò sai rồi, những bọn ấy tôi đều biết hết; Tuân-Vức dùng để điều tang viêng binh, Tuân-Du dùng để coi mồ giỗ má. Trinh-Giục dùng để đóng cửa mồ cửa. Quách-Gia dùng để ngâm thi đọc phú. Trương-Liều dùng để đánh trống đánh chiêng, Hứa-Trữ dùng để chảng trâu giữ ngựa, Lạc-Tần dùng để thâu đơn đọc trang, Lý-Điền dùng để làm thơ truyền hịch, Lữ-Kiên dùng để mài dao đúc gươm, Mảng-

Sau đưa cho ông Độc-Ba (Sơn-thợ-Trường) coi và biếu họa choi. Ông này không họa theo dề, lại làm thêm là « Đì già di tu — Lão-kì-quy »: Ông Trần-Huỳnh khen bài thơ ông Độc-Ba làm.

Bài thơ ông Độc-Ba như vậy:

Chày kinh động tình giác Vu-san,  
Mái tóc qui-y nãa tràng vàng.  
Đài kính thù soi màu phản lợt;  
Cửa không đánh gõi cái xuân tàn.  
Tinh hồn hué-liều vài câu kẽ;  
Nuong bóng tan-du một chũn nhàn.  
Nghành lái lâu xanh thương nhung trè,  
Trâm luân chưa khôi kiếp hồng nhàn.

CẨM-TỤ

### Trồng dừa và buôn bán dừa.

Đã nói chuyện về việc trồng dừa dại mây kỵ như trinh rói, nghe ra nhảm cho kè coi; nay sẽ dừa xắp dè nói về cách làm dâu, nêu dấu và buôn bán dừa cho lạ con mắt các qui-viên. Dừa lè thường, một năm đực sáu lứa, ba lứa treo, ba lứa mùa mỗi lứa thường hai tháng ba lứa dừa mùa là từ tháng ba hoặc tháng tư đến tháng 9 tháng 10; còn ba lứa dừa treo từ tháng 9 tháng 10 cho tới tháng 2, tháng 3: Nghĩa là một trái dừa từ khi trổ bông cho đến khi khô là một năm chẳng, vì vậy nên trái trổ mầm mía thì chín cũng nhảm mía mía, trổ nhảm tháng nắng thì chín cũng nhảm mía nắng; là khi đực xuồng tới dát.

Xứ này lúc thuở trước tiền nhon tói, trồng dừa thường hay bán cho vặng dâu là người ở Vyson (Tanan) lại mua về mà nêu dâu. Hết tới đực thì kêu kè làm nghề đực dừa tới chọc, đục báng cát cu liém; Thoản như vườn lớn, dừa có nhiều cỏ, thì mỗi lần đực phải ba cát: Ông phải ba cát là ba người cầm, có khi hai khi một người cầm đực cũng dặng; đực cây rồi móc cát vò cát, dặng lấy chắp nút nhứt đục dừa to. Một dâu hoặc hai dâu bỏ lợm gom đóng lại, rồi một người đòn bả, đao phay theo theo lại từ cắp, dâu bả dò; người có khi hai người theo gánh gom về; đê chờ cho có ghe đến mua sá bán. Theo như lời tiên nhon tôi thuật lại; ở đây chưa có nước mặn ròng, mỗi lứa đực

trong hai tháng, bấy sô thường mà kè, thi một cây khô bón buôn, mỗi buôn ích nữa cũng 9, 10 trái; lúc ấy ruồi chở dừa còn rẽ lăm cỏ 60, 70 quan tiền một ngàn hai trăm trái dù dâu: Nghĩa là dừa chục đêm 12 trái. Chở bảy giờ 20, 25 có khi 30 đồng bạc tết ngàn hai trăm trái (Tiềng tục gọi là một thiên) ấy là dừa phía theo miệt sông Ba-lai, còn miệt sông liên gian là từ Rạch-miều sập xuồng ích khi nào giá sụt xuồng quá 30 \$ 00 một thiên. Ruồi thay bảy giờ dừa gầm trái quá lẽ; dừa mía nhiều trái còn khá là trổ nhảm mía mía, chở lứa dừa treo, trái dà nhỏ, mà thêm ích trái mía, là vì nhỏ trổ nhảm mía nắng còn thêm nước mặn. Đất Cái-váng từ 15, 20 năm nay bị ngọt nguồn yêu nước mặn lòi lên, có năm nước mặn; khi gió chướng sớm thì tháng 11, tháng chạp dà mặn, nắng dai mặn qua cho tới tháng 3 tháng tư; chừng có mía dào, gió nam ròng mới hết.

Công cuộc dừa một ngày một mài nước một gầm trái, bối thè cho nên vườn dừa không bị kip lúa gạo.

Trước đây chừng 19, 20 năm rồi chưa có dừa phoi thì nêu dâu theo thói vặng dâu Ký-son cách nêu dâu, thi là đực dừa xuồng, đem về hoặt dè ngoài vườn, hể trái dừa xuồng tới dát; thi mướn người dem mát tới lóc ra, bẻ vào dò gánh vẽ, đập dò nước cay sả ba sả tư bắng mít cay, dem vỏ mài bắng bàn mài (bàn mài là một lầm vắng đóng thép như chông bể cao rặng bàn mài chừng 2, 3 phân annam); dừa cay sả rồi, phần của ai bò vào dò này cho đáy; dem vào ép mà mài cho ra cám; cào lại có dông, dò vỏ dò, đập ba nước;

(Sau sẽ tiếp theo)

NGUYỄN-DƯ-HOÀI.

### LỜI BÁO

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhuyễn-trinh Nông-cổ-mín-dàm, có bán những trâu đực, trâu cái, và bò lâm, bò xe tót. Ai có muôn mua những vật ấy dè dùng làm ruộng, kéo lúa thì dèn tại nhà ông ày mà mua. Trâu bò tót mà bán rẻ.

## Lời Rao

NHÀ IN VÀ NHÀ BÁN SÁCH CỦA

ÔNG CLAUDE VÀ CÔNG-TI

Ở đường Catinat, số 199 và 123:

Có bán các thứ thơ chữ quốc-ngữ và thơ Lục-Vân-Tiên mới in lần thứ năm, giá một cuộn là sáu cát bạc, (0\$60) ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cù ở xa hat mà muốn mua thì xin phải gửi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chờ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gửi cho lập tức chẳng sai.

Người đau mởi nhanh, kè công việc nhiều, người hay di săn bắn, kè có chí chầu du, người hay suy nghĩ cùng kè yêu gầy, mà muôn phúc hồi nguyên lục thì phải uông thử thuốc hiệu Glycéro kola hay là Glicéro-Arsené của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Bérenguier & Saigon, mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan.

NĂM NHÂM-DÂN  
(1902)

NGÀY LANGSA	THANG BAY LANGSA		NGÀY ANNAM		THANG SAU ANNAM		NGÀY LANGSA	THANG BAY LANGSA		NGÀY ANNAM		THANG SAU ANNAM	
	NGÀY	ANNAM	NGÀY	ANNAM	NGÀY	ANNAM		NGÀY	ANNAM	NGÀY	ANNAM	NGÀY	ANNAM
1	Mardi.....	26	Thứ ba		16	Mercredi.....	12	Thứ tư		13	Thứ năm		14
2	Mercredi.....	27	Thứ tư		17	Jeudi.....	13	Thứ năm		14	Thứ sáu		15
3	Jeudi.....	28	Thứ năm		18	Vendredi.....	14	Thứ sáu		15	Thứ bảy		16
4	Vendredi.....	29	Thứ sáu		19	Samedi.....	15	Thứ bảy		16	Chủ nhật		17
5	Samedi.....	1	Thứ bảy		20	DIMANCHE.....	16	Thứ hai		17	Thứ ba		18
6	DIMANCHE.....	2	Chủ nhật		21	Lundi.....	17	Thứ tư		18	Thứ năm		19
7	Lundi.....	3	Thứ hai		22	Mardi.....	18	Thứ tư		19	Thứ năm		20
8	Mardi.....	4	Thứ ba		23	Mercredi.....	19	Thứ năm		20	Thứ sáu		21
9	Mercredi.....	5	Thứ tư		24	Jeudi.....	20	Thứ sáu		21	Thứ bảy		22
10	Jeudi.....	6	Thứ năm		25	Vendredi.....	21	Thứ bảy		22	Chủ nhật		23
11	Vendredi.....	7	Thứ sáu		26	Samedi.....	22	Chủ nhật		23	Lundi.....		24
12	Samedi.....	8	Thứ bảy		27	DIMANCHE.....	23	Lundi.....		24	Mardi.....		25
13	DIMANCHE.....	9	Chủ nhật		28	Lundi.....	24	Mardi.....		25	Thứ ba		26
14	Lundi.....	10	Thứ hai		29	Mardi.....	25	Thứ ba		26	Thứ tư		27
15	Mardi.....	11	Thứ ba		30	Mercredi.....	26	Thứ tư		27	Thứ năm		
					31	Jeudi.....	27	Thứ năm					

Le Génie CANAVAGGIO

Saigon. — Imprimerie Librairie CLAUDE &amp; C°.

## MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa  
(LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

## Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-ly Công-ti ở tại Sài-gòn, đường Bonnard, số 39, xin kính rao cho thiên-hạ đừng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép đợi-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi.

Ay vậy, xin những người có cang dự đèn việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lây thanh giá của Công-ti mà dồn khuyễn-lơn cho thiên-hạ làm theo các việc lý tài-trái trong quý-chè chương trình của Công-ti.

NĂM DẦU. — SỐ THỨ 46

NGÀY MỒNG 6 THÁNG 6, NĂM NHÂM-DÂN

NGÀY 10 JUILLET 1902.

## NÔNG-CỐ MÌN-DÂN

CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE  
MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

## GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bón quốc  
mỗi năm... 5 \$00  
Tại Đông-dương  
Người Langsa  
cùng ngoại-  
quốc... 10 \$00.

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

## CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG LAGRANDIERE, SỐ 84.

## ANNONCES

1 <sup>o</sup> Page le cent.....	\$ 1 50
2 <sup>o</sup> Page le cent.....	\$ 1 00
3 <sup>o</sup> Page le cent.....	\$ 0 80
4 <sup>o</sup> Page le cent.....	\$ 0 60

## LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ nhơn mà thuong-nghi.

Cảm không ai dặng in Tam-quốc, lại như trước đây vào các thứ-sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng

## Thương cỗ luận

(tiếp theo)

Trong mày bài nhựt-trình kè dày, tôi hiện sự lập tiệm cảm đố và lập nhà in chữ quốc-  
ngữ và chữ Langsa; là đều nhủ và dè dặng  
tập người bón quốc cho rõ việc buôn chở chẳng  
phải những đều ấy là đều đang dấu trong sò  
lợi Nam-Kỳ.

Hè người mà có chí làm cho nên việc, thi phải  
nghi-nghị lùm kiêm-cho kỹ, dặng lập thê cho  
để, cho mỗi người. Vì người annam lúc này  
chưa quen thuộc cách buôn, nên phải lura đều  
nào dà hơn hết; mà làm thử; hè thử rồi thay  
để, sau lán-lán sẽ làm đều khô. Ay đó nêu anh  
em lớn nhỏ đồng-lòng hiệp ý tập rèn việc buôn,  
thì có một ngày kia người nước chúng ta phải  
thuộc cách buôn lớn; nếu thuộc dặng, thi có lo  
chỉ là không dắc lợi; còn dắc lợi rồi, có lo chỉ  
là không học dặng chư công-xảo kỵ nghệ.

Vậy những tiệm Cẩm-dô và Nhà-in là đều  
khô mọn lập riêng hêt nào theo hêt này dặng  
cảm thử mùi thương cỗ, cho rõ biết lợi  
nguyên. Còn nhà in là đều tan-nhau cho phần  
chân-ván chương cho ban-hữu-dua chen tài  
bút mực. Hai đều ay là sự-nhỏ-sự-lớn, vậy mà  
rồi xưa có nói: Hồi Ghi-le dè Zyn, biết đé

Cách lập nhà in cùng nhà cầm đồ thì tôi đang lo lầm cho thành lựu nồi trong năm nay, xin anh em lớn nhỏ ráng giúp nhau cho nên công chuyện.

\*\*\*

Đây tôi xin lỗi với tôn bằng quý hữu đều đại hồn ích trong nước ta là đều lợi đang đầu, tôi thường luận phải quay nên hư trong mỗi bài nhựt-trinh này, về cách buôn lúa gạo cùng cho vay tiền bạc: Buôn lúa gạo thì bị tay người khách gom hết; còn cho vay tiền bạc thì bị tay Chetty làm trùm.

Xin anh em nghĩ lại cho kỹ mà coi, khách bón lúa gạo của công khó người mình làm ra, công khó là cây báy gặt đập, gánh dội chở chuyên đều là người mình; còn mày chủ khách lầy lợi; hể lầy dặng lời rồi mâm chayen tài về Tàu cát phô sấm ruộng lập nghiệp khai cơ, ấy là phần chủ khách. Còn chetyl thì cho vay tiền bạc rút ria nhà mình mỗi một năm lây biệt là bao nhiêu iền của người mình trả vào tay hắc quái; rồi thi họ dam vé xứ họ cát miêu lập chùa. — Xem coi người nước chúng ta đồng in là một con.....mập bị lây bón chon, đứng giữa đồng trên thì đang nắng đầm mưa, dưới thì chèo bón chon xuông nước và bùn, rút lên không nổi vì lấy đèn nách, thương hại ơi! cứ đứng đó chịu cực lím láp những cỏ cùn xung quoanh theo chòi tháo đó mà thôi, để cho dia trám dia ngàn nò xùm rút huyết, bể động ngựa và đau chở nào đó, thì rút cùn này lấy cảng kia, nhút nhát cục kịch không dặng cứ một đều vây cộng đui cùn, buoi dời sừng quẹo dờ đó mà thôi chờ cho đèn huyết hết sẽ ngã xuông chết, lúc còn tươi thì bị chúng xách dao đèn phản thay xe thiêng; đèn thui sinh thi Quả-quả Kèn-kèn xác nuốt, chau si! thay như vậy rất buồn cho kẻ hành nhơn lâm.)

\*\*\*

Muốn cho khỏi những đều khổ ấy thì có một thè này:

Ở tại Paris có nhiều nhà giàu lớn, giờ tho qua cho tôi mà bán luận việc làm cách buôn dâ gán một năm nay. Tôi cũng có bán tho qua lại dâ dặng năm bảy lần; thì người giàu bên tây cũng y theo lời tôi bán tính; bảo tôi làm dặng rồi y như lời tho tôi vẽ, thì người dem một hai triệu bạc vẫn lớn qua, mà hiệp với

người bón quốc minh mà làm, miệng là túng mít vòn của người, đầu lời ít cũng chẳng can; lời tuy nói vậy chở lý nào mà ít lời.

Kỳ nhựt-trinh sau tôi sẽ lô việc tính làm dại lợi cho chư vị biếu.

LƯƠNG-DƯ-THÚC, Bến-tre.

## Tam-quốc-chí tục dịch

(tiếp theo)

Ngày thứ, Tôn-Sách dàn quân dèn trước dinh Lưu-Diêu, Lưu-Diêu dẫn quân ra rước, dừa hai bên trận, Tôn-Sách cảm thương vít cay kít nhõ của Thái-sử-Tử nỗi trước trận, khiên quân sĩ kêu lớn nói: « Nếu Thái-sử-Tử chạy chẳng giỏi thì đã bị dâm thác rồi. » Thái-sử-Tử cũng dam cái đầu-mẫu của Tôn-Sách nỗi trước trận như vậy, khiên quân sĩ kêu lớn nói: « Đầu Tôn-Sách dâ ở dày. » Hai bên quân đều la hét, bên nào cũng đều khoe hơn khoe mạnh cho này. Thái-sử-Tử ra ngựa muôn quyết đánh với Tôn-Sách cho rõ hơn thua. Sách muôn ra, Trinh-Phò nói: « Chẳng cần chúa công nhoc sức, để tôi bắc nó. » Trinh-Phò ra dèn trước trận. Thái-sử-Tử nói: « Người chẳng phải người địch xứng tay với ta, bảo Tôn-Sách ra đây. » Trinh-Phò cả giận, dựng thương thẳng dèn đánh Thái-sử-Tử, hai ngựa giao nhau đánh dèn ba mươi hiệp. Lưu-Diêu mau đóng tiếng kiêm tháo quân, Thái-sử-Tử về, hỏi: « Ta đong muôn bắc tướng, giặc có chí mà tháo quân. » — Lưu-Diêu nói: « Có người phi báo rằng: Châu-Du lãnh quân dèn lây Khúc-A; có người song Lư-giang dàt Tòng-Tử tên Trần-Võ tự Tử-Liệc tiếp ứng, nên Châu-Du dâ đi vào; cơ nghiệp nhà ta dâ mất, chẳng khâ ở dày lâu, mau qua dâ Lam-Lăng nhóm với quân mâ của Tiết-Lê và Trà-Dung mau dèn tiếp ứng. » Thái-sử-Tử dâ téo xem Lưu-Diêu lui quân. Tôn-Sách không theo cảng, tháo dừng người ngựa lại. Chức Trưởng-Sử tên Truong-Chieu nói: « Quân phía bên bị Châu-Du dực lây dâ Khúc-A, không lòng luyễn đánh, dèn nay cướp dinh là phải lâm. » Tôn-Sách chịu theo vậy. Ban đêm phân binh ra năm dâp kéo rôc dèn. Binh quân của Lưu-Diêu cả thua, chúng đều râ, một mình

Thái-sử-Tử sức cõ khô dương, dàn hơn 10 quân kí liên dèm di tuoc qua Kinh-huyện.

Nói về Tôn-Sách dặng Trần-Võ giúp; người này minh cao 7 thước mặt vàng, trông con mặt dô, hình dung cõ quái, Sách rất kính yêu đó, dắt làm chúc Hiệu-Hùy lãnh dì tiên phong đánh Tiết-Lê. Võ dàn hơn 10 quân kí mộc vào trong trận chém dặng năm mươi dùi cắp. Tiết-Lê đóng cửa thành chẳng dám

Sách đang phá thành, Bồng có người phi báo rằng: Lưu-Diêu hiệp binh với Trà-Dung dì là Ngưu-Chù. Tôn-Sách cả giận, minh dâ mài thành của huyện, chửa ra một cửa Đông-môn cho chạy, khôi huyện hai mươi lăm dặm ba đường, đổi phục, mồi đường mồi dạo quân, Thái-sử-Tử chạy dèn đó, thi người mệt ngựa mồi tát nhiên bị bắt. » Nguyên lại binh của Thái-sử-Tử chiêu mộ, hơn phân nữa là quân Kinh-huyện không cao cho lâm. Dương lúc ban đêm Sách khiên Trần-Võ mặt áo vân cẩm dàn dèm Sách khiên Trần-Võ mặt áo vân cẩm dàn quan đuổi theo, Thái-sử-Tử đang chạy, sau lưng quân rược theo dèn ba mươi dặm rồi thời rược. Thái-sử-Tử chạy riết dèn 30 dặm người mệt ngựa mồi, ở trong lầu lách liêng hết cùi dày, Tứ kiếp muôn chạy, bị giây đứt ngựa té, Thái-sử-Tử bị bắt dàn dèn trại lợn. Sách bay giải Thái-sử-Tử dèn mình ra cửa dinh nát tang quân sĩ, bón thân lại mõ trói và lây áo cám bao, mặt cho Tứ, rồi thỉnh vào trong trại mà nói chuyện với: « Ta biết Tứ-Nghia thiệt là người Trương-phu vậy, Lưu-Diêu là bọn trùng chằng bay dùng làm dại tướng, bời vậy cho nên thua. » Từ thày Sách dâi minh rất bạo bên xin hàng dâu. Sách dâi tay Tứ cười mà nói rằng: « Thút nói Trần-Đinh lúc đánh với nhau dâu ông dặng hơn tôi, không biết có bại nhau chẳng? » Tứ cười mà trả lời rằng: « chưa khả biết vậy. » Sách cả cười rược vào trong trường mới lén ngồi thiết yến khoán dâi. Từ nói: « Ông Lưu-Diêu mới bị phá quân sĩ lâng tối muôn qua lựom lật chúng dâ dặng giúp Minh-Công, chẳng biết có ta tôi chẳng. » Sách đứng dậy ta rằng: « Đầu ày là chò tôi muôn lâm vậy, nay cùng ông ước ngày mai đứng ngọ tôi trong ông trở lại. » Từ ứng chịu

rồi đi. Các tướng nói: Thái-sử-Tử đi dày ắt chẳng trở lại. » Sách nói: « Tử-Nghiêm thiệt là người tinh nghịch, ắt chẳng bội ơn ta đâu. » Chúng đều chưa tin, đến ngày thử dung cẩn nơi cửa đình dặng chờ bóng mặt trời, vừa đến đứng ngó, Thái-sử-Tử dàn hơn một ngàn chúng dàn trại, Tôn-Sách cà mừng, chúng hét thay đều phục Tôn-Sách là biết người rõ. — Từ đây Tôn-Sách tự chúng hơn vài muôn qua Giang-dông an dân thương chúng, kè dèn dâu không biết bao nhiêu; dân Giang-dông đều kêu Sách là Tôn-Lang, hè nghe binh Tôn-Lang dàn, đều vỗ mặt mà chảy, còn Sách dàn quân dàn dâu đều chẳng cho một người quân cướp đực già lợn, chẳng kinh động người, dân đều mừng đep; làm trầu bưng rượu dàn trại khao quân. Sách lầy vàng lụa dấp on đó, tiếng vui mừng tràng đồng. Còn quân cù của Lư-Diêu, người nào muôn tùng quân thì cho theo, người nào chẳng muốn thì cắp thường rồi cho về làm ruộng. Bởi vậy dân dắt Giang-nam không có người nào mà chẳng tung đúc của Sách; bởi dày binh thê cà thành, Sách mới rước mẹ, chú, với các em đều về dắt Khúc-A, khiên em là Tôn-Quân với Châu-Thới dữ Tuyên-thành, Sách lãnh binh qua hướng Nam lây Ngò-quận. Thuở ấy có Nghiêm-Bạch-Hồ, xung minh là dắt Đông-ngò, vua Đức-Vương chiếm cứ Ngò-quận khiên bộ tướng dữ thành Ô-thanh và Gia-hương, đang ngày ấy Bạch-Hồ nghe binh của Sách dồn, khiên em là Nghiêm-Dư ra binh, nhóm nơi cầu Phùng-kieu. Dư-Hoành đào ngang ngựa nơi trên cầu. Có người phi bão vào trong quân Sách bèn muôn ra. Trương-Huyền cang rằng: « Vả người chủ tướng là cái mồi lớn trong tam quân, chẳng khinh địch với giặc nhỏ, xin tướng quân lày minh làm trọng. » Sách tạ nói: « Lời của tiên sanh bằng vàng đá, chấn e minh chẳng đương tên đan thi các tướng chẳng dè khiên vây. » Bên khiên Hàng-Dương ra ngựa, lúc Hàng-Dương lên đều cầu, thì Trưởng-Khâm cùng Trần-Võ sớm đã cởi thoát nhỏ theo, đọc sờ sông, rết qua đầu cầu; loạn tên ban nhão quân ở trên bờ, rồi hai người phơi mình nhảy lên bờ chém giết. Nghiêm-Dư lui chạy. Hàng-Dương dàn binh thẳng dàn dưới cửa Xương-môn, giặc lui vào trong thành. Sách phản binh thủy lục dàn vây bao Ngò-thanh, Khôn lùm ba ngày không có người ra đánh

Sách dẫn chúng quân dàn ngoài cửa Xương-môn chiêu du, & trên thành một viên thuyền tướng, tay bên tâ vịnh trên rugen, tay bên hữu chỉ dưới thành cà mảng, Thái-sử-Tử ở trên ngựa cầm cung lây tên, doái quân tướng mà nói rằng: « Coi ta bắn trúng cái tay tâ người ấy. » Tiếng nói chưa dứt, hơi cung vừa dàn, quả nhiên bắn trúng cái tay người tướng ày đinh vò cái rugen, người dưới thành, người trên thành đều thay, ai chẳng thát kinh, các người cùu người ày dem xuồng thành, Bạch-Hồ cà kinh nói: « Quân họ có người như vậy, ta dịch sao lại, bèn thương nghị cầu hòa.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

## Công vụ

### Điều lệ về phép sám sủng

Quan Thông-dộc Nam-kỳ thường thọ từ dâng bùi tinh,

Tuần y các chỉ dụ ngày 29 octobre, 1887, ngày mồng 9 mai 1889;

Chiêu y lời nghị ngày 13 février 1899, định quyền phép các sứ chung cùng các sở riêng trong cõi Đông-dương;

Chiêu y điều thứ ba, chỉ dụ ngày mồng 6 mai 1877 định quyền phép cho các quan Thông-kỳ về việc sửa trị cùng việc tuân phòng;

Chiêu y các lời nghị ngày mồng 3 aout 1864, ngày 16 octobre 1874, nói về sự buôn bán súng ống, thuộc dạn tại Nam-kỳ, cùng lời nghị ngày 23 janvier 1865, nói về phép sám sủng;

Chiêu y lời nghị ngày 21 novembre 1878, cấm không được chuyển dem súng ống, thuộc dạn, vào trong nội địa Nam-kỳ,

### Nghị định:

Khoản thứ nhất. — Cứ từ ngày truyền rao lời nghị này, chẳng ai trong người bón quắc bay là người ngoại quắc phuông đồng, ăn ở hay là phản vangen trong quân hạm, được sám sủng bay là chuyển dem theo mình, mà không có giấy phép quan Thông-dộc Nam-kỳ làm lời nghị riêng mà cấp cho, y theo lời các quan địa phuông cùng các quan làm chủ các người xin phép, nói lẽ chấn mà xin cho.

Về những người ở trong thành phò Sài-gòn, Chợ-lớn, lui các quan Đắc-lý hai nơi ày làm lời chấn mà xin cho.

Vì các lẽ làm cho vũng vàng yên ổn, quan

Thông-dộc Nam-kỳ hằng được thâu giấy phép bay là thâu dỡ mà thôi.

(Khoản thứ 2. — Hễ có cấp giấy phép thì phải nộp bạc nhứt định là 50 đồng.

Mỗi sáu tháng, cứ từ ngày mồng 1 cho tới ngày 30 juin từ ngày mồng 1 cho tới ngày 30 decembre, đều phải chiêu trình các giấy phép bằng không thì mặc tội trái lệ; mỗi một lần chiêu trình hay là cho chữ trong giấy phép như phải thâu 3 đồng bạc.

(Khoản thứ 3. — Về các viên quan bòn quắc, huyện phủ, huyện cùng các cai phó tổng giúp việc chò chánh, vì phần sự các kè ày phải dùng sang, thì giấy phép ày sẽ cấp không, mà không phải tiền.

(Khoản thứ 4. — Giấy phép cho không như vậy như đã nói trong điều trước nay, cũng là súng cắp theo dở, hễ các viên quan ày có thời giúp đỡ sẽ thâu lại.

(Khoản thứ 5. — Hễ khi người lãnh giấy phép di thì hạn cho tám ngày, các con cái người cùng các hương chức làng, nếu phải ở địa phò Sài-gòn, Chợ-lớn, thì phải đem giấy phép sang sủng, mà giao tai sở tổng tuân phòng, nếu ở trong các địa phuông, thì phải giao cho quan Tham biện địa hạt.

Hễ khi người kè tự cho người lãnh giấy phép sang sủng, có làm đơn xin lãnh giấy phép ày cho nhà, thì các quan Tham biện địa phuông cùng các quan Đắc-lý thành phò lập ra chắc chắn, trước chuẩn đở cho người kè tự ày giữ lấy.

(Khoản thứ 6. — Các giấy phép ày, tại dinh Đắc-lý cùng tại các chò chánh địa phuông, đều đem vào sở riêng.

(Khoản thứ 7. — Ngoại trừ sở hiệu trong sở giấy phép, còn phải có biển riêng một sở cái. Khi định Hiệu-lý phát cho. Sở riêng ày cũng là người lãnh giấy phép, đều phải biến cho rõ ràng, cùng phải khắc vào trong bà sủng.

(Khoản thứ 8. — Hễ khi làm mất giấy phép hay bà sủng, hoặc là mất cả hai, thì hạn cho 24 những người ở Sài-gòn, Chợ-lớn, phải di cho quan tổng tuân phòng, & các địa phuông cho 3 ngày, phải khai với các quan Tham biện sở lại.

(Khoản thứ 9. — Hễ làm mất giấy phép, thì được phép thuỷ giấy. Người làm mất giấyчин giấy mới, cũng phải chịu thuế 50 đồng như đã nói trong khoản thứ 2 trước nay.

(Khoản thứ 10. — Giấy phép hiện lãnh bảy giờ

đều dùng được hoài, mà buộc người lãnh phải giữ phép chiêu trình y theo thê thức, đã định trong khoản thứ 2, thuộc về lời nghị này.

(Khoản thứ 11. — Hễ có vi phạm các thê lệ trong lời nghị này, thì các chức việc nhà nước sẽ làm giấy vi bằng, có các quan Tham biện địa phuông xem xét, lại có các chức việc tuân phòng bén sô tam tòa làm chứng.

(Khoản thứ 12. — Các điều vi phạm ày, phải phạt từ 10 cho tới 100 quan tiền tây, lại phải ở tù từ 5 ngày cho tới 15 ngày, hoặc phải phạt trong một cách mà thôi, mà phải bị thâu sủng lại.

Hễ người được phép sám sủng có cho người khác mượn, thì phải phạt liền theo phép nặng hơn, mà lại còn tùy theo khoản nặng mà phạt tù đàng khác nữa.

(Khoản thứ 13. — Các thê lệ trong các lời nghị trước, trái cùng các thê lệ trong lời nghị này, đều phải bãi bỏ.

Sài-gòn, ngày 25 avril 1902.

H. DE LAMOTHE.

Phê y:

Hà-nội, ngày mồng 10 mai 1902.

Quan guyễn Tòng-tòng,  
Baoni.

## Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhon

(Tiếp theo)

Nguyễn-Sanh nghe liền thưa lại rằng: « cha mẹ thương con mà tình như vậy cũng phải; nhưng mà gần đây con có thay một người con gái của bà Trần-Ấu tên là Văn-Tbj; nàng ày có нет na, việc nữ công nü hạnh dù, được như nàng ày thì con mới vừa lòng, bằng-chẳng thì thà con ở vậy một mình làm ăn nuôi cha mẹ mà thôi, nếu cưới chồ khác, chẳng may mà nhầm đưa ngoan ngược, thì trước là cực lòng cha mẹ, sau là khó cho con ngày sau, con thi thấy người có net na thương mà nói vậy, chồ chưa biết cha mẹ có bằng lòng không? và bà mẹ nàng ày có thương người hàng sỉ không? Hoặc người ta thấy mình nghèo mà khi bạo, sở dĩ cho nên con còn dự định chưa dám lô cho cha mẹ hay. » Hai ông bà liền nói: con chồ lo để thùng thẳng cha mẹ tình cho.

Còn nàng Văn-Thị từ ngày gặp Nguyễn-Sanh, đêm đêm hằng tư tưởng, vì thầy người dâu nón trang phong nhà lại thêm ăn nói khoan hòa, nên hỉ ta thương thi thương mà còn e, chẳng biết người ta có tình với mình chăng? Hoặc là thầy mình là gái thiệt thà, kiêng dèu diều cợt chơi qua buổi rồi thì thôi, nên chị ta lâm thi vái vang, xin Bà-Nguyệt xe cho săn mồi chi.

Thày ấy cũng có nhiều nơi hào bộ danh như dâu nón nàng Văn-Thị, bà mẹ muôn gá mà nàng ấy không ưng, mà nói với mẹ rằng: « Con có thầy một người tên là Nguyễn-Sanh, người ấy tuy nghèo, song có đức hạnh, phải được như người thi con mới dâub, bắn; chẳng thi bà con ở vậy mà nuôi mẹ, dạy em, việc vợ chồng chẳng vội chi; con tuy là gái, thân bô liều cũng tìm nón mà sưa, irap phậu bọt bèo phải lừa chồn mà gởi thán, hiêu hụng chàng hái chịu trường bán, tài đức ấy đánh thom có thưở; » bà mẹ nghe làm thỉnh không lẽ ép con. Khi Nguyễn-Sanh bay dặng mày dều nàng ấy nói với mẹ làm vậy, thi càng kinh phục vì lời nói có tình với mình, mà cung nhở. Như Nguyễn Thiến tùng, khiên Bà-nguyệt xe sang mồi chi; và lại vợ chồng ông Nguyễn-ông, từ nghe lời con nói, cũng đem dạ thương nồng, mượn Mai-dung lè vật sẵn sàng, nói Văn-Thị cho chàng Nguyễn-Sì; còn bà Trần-ảo thâu Mai dèn nói con mì h cho Nguyễn-Sanh, thi mang, vì dặng chỗ con mình mướt ướt, bèn cbiju gáy lién; vậy ông Nguyễn-ông bèn chọn ngày tương sáu lè mà cưới Văn-Thị cho Nguyễn-Sanh, dèn khi làm lễ hiệp cùi rồi; vợ chồng sum hiệp, phòi tình hoài vọng, tương kính nhu lân; còn nàng Văn-Thị từ vê lam dâu cùa người, trên thờ cha kính mẹ, dưới hét dạ thờ el ống, hai ông bà mang rõ hết lòng, vì nhà dặng dâu hiếu con thảo. Chẳng khôi ban lài nàng Văn-Thị dà có nghén. Mà ruồi cho Nguyễn-ông năm ấy ruồi dà 71 rồi, mang binh nồng mà qua đời; bà Đặng-Thị và vợ chồng Nguyễn-Sanh than khóc chả g xiết chí, lo tông tang xong xuôi; kè lây nàng Văn-Thị lại tái kỵ mang nguyệt, sanh dặng niết gai lót tươ; hối ngày lung thảng quá bóng thiêu quang dưa rát lẹ, vừa dặng một năm, thi bà Đặng-Thị lại thi bình mà chơi tiên. Thương di! Thời yến-khiên-lán-phao-nguy-biêm, văn-gian-truân nhiều nỗi thê lương. Vậy mà gặp lúc ruồi ro, ngheo nồng khổ sở; vì lúc này Nguyễn-

Sanh dã thời lâm Tài phú rồi, nhà thi nghèo nên phải quay lạm của anh em mà lo tông tang mẹ.  
(Sau sẽ tiếp theo)

### Trổng dưa hấu.

(tiếp theo.)

Nếu rẽ này gặp rẽ kia, thê không tra, nên thuobi góc rẽ lại ngữ phản cá năm rồi; có nhiều thứ xương gi'r rất dài cứng, dèu hai năm nâm dưới đất mà không mục, nó còn xương lại thi giây dưa dụng đèn phai trùng lại không ra nứa. Tôi dã lù-thé móc coi, thiệt phản cá cũng dị kỳ, cá gi'r có nhiều côn cùn lại một hai chục xương đèn ba mùa không chịu mục. Khi nào rẽ dưa dụng phản là như vậy: Hồi sáng ra mặt trời vừa mọc, coi lại chỗ ấy lá sán, ngọn quẹo xuông dài, ấy là rẽ dụng nhầm xương cá, hoặc rẽ này dụng rẽ kia mới thê.

Công trong hai tháng trổng dưa này cầm bằng nuôi nấm bêp một năm, đèn dưa phu hằng rồi, ngày coi ba lần: sáng bưng tung coi một lần mặt trời đứng đầu một lần, mặt trời sập một lần, tối lại săn sóc năm canh; coi thằng lảng giây này quản nhầm cuồn nụ giây khác phải gở ra kiểm cây hay là tranh cho nó quản nêu để quản nụ khác chắc hư. Chứng dưa có trái nên đổi cặp, thi lồi canh ba canh tur, lát tia bót lá theo mày trái dưa cặp cho rói dám. Ba ngày từ 9, 10 giờ cho đèn ba bốn giờ chiều không dám di vào dám dưa và coi chừng sợ chó, heo trâu bò di vào, bài nhau chó giồng, rieu trống không rào thi không đặc, mà rào lại không dám rào dày sợ che gió bị hại ngũ rẩy. Còn như rào thưa thi e lồi ngày bồ phản tông, chí chó khôi chó đánh hơi moi lèn, chó moi lèn thi cõi giây dưa. Thảm thay cho người nông già dèm canh ngày nhưt mà còn sợ phép phỏng nêu sợ ý thi là còn gi'r vồn lién à đâu. Ấy cách trổng dưa cuộc hộc, kỹ lối tái sê nói sự trổng dâu cây.

(Sau sẽ tiếp theo)  
NGUYỄT-THchnitt: — Đặng-giải-nhon.

### Quảng văn thi cuộc.

(Tiếp theo.) — Xin coi số 39 tới 42).

Trong mày số trước đó tôi có xin chư nhơn tài từ lâm bài thơ trại lại thơ xưa cho

Tôi lây dể như vậy: « Thanhny hối tục, »

Có nhiều người nói còn khiêm ý, chưa được trai cho mày, nói sao không cho cô vải dì luôn và thanh-lâu cho rồi. Tôi nghĩ thuở xưa có mùi do đức, vì như biếu « quá tặc vật dâng cài » hì là phải lầm. Minh nay muôn cho vui làm trai ai mà chơi, thù nghĩa hối lục cũng đã hiềm rồi, un phải lộ ra chi cho lầm. Xin các ván nhơn muôn biếu ra xa thêm nữa cũng được, tùy thích nói người. Sát ra lây chồng cũng tục, mà làm sao ức tiền dưa tùng lục. Nhưng theo ý tôi là ra lây chồng làm ăn tài phải cang thường minh lý hơn.

Nay các chỗ cũng đã gởi thơ dèn bốn bốn có nhiều qui viên từ rắng không biết « Quảng-ny-thi-cuộc » thâu thơ tôi khi nào không thấy trong lời rao.

Vậy bốn-cuộc xin các văn-hữu có làm, mau gởi dèn kèo bốn-cuộc hằng ngày trống đợi dà nhưt định đầu tháng Août tới đây thi thoảm người khao dược. Vậy những bài gởi dèn sau khi đó thi sẽ dè ngoại cuộc. Luôn diệp tôi xin dèn tích bài thơ « Lão-kij-quy-y » trước cho các qui viên tướng làm, sau rõ tích văn phò nguyên lưu ra thê nào.

Lúc ông Trần-Huỳnh (Tuấn-phù: Huỳnh-đại) tri si vé ở Rạch-giá, có làm bài thơ « dì lu » như vậy:

Lưu cao thành, thót tiếng chuông truyền;  
Tinh giắc cao đường lúc ngựa nghiêng.  
Mượn chiếc thuyền tinh qua biển khô;  
Đua con sóng sác đèn rừng thuyền.  
Đi gương tri huệ treo lồng tục;  
Lần chuỗi Bồ-dề diết trái duyên.  
Hồng mắt cùa khόng trống gió sân,  
Đau không nén phút cung nén tiên.

Sau dưa cho ông Đắc-Ba (Sơn-tho-Trường) và biểu họa choi. Ông này không hoa theo ai làm thêm là « Bồ già di tu — Lão-kij-quy-y »

Ông Le Bret, là quản-ly Công-ti ở tại Sài-gòn, đường Bonnard, số 39, xin kinh rao cho thiên-bạ dặng hay rằng có một minh ông ấy có quyền phép đối-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-môn mà thôi. Ay vậy, xin những người có cang dù dèn việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lây thanh giá của Công-ti mà dèn khuyễn lơn cho thiên hạ lâm theo các việc lý tài trai trong qui chế chương trình của Công-ti

Cần-Tú

### LỜI RAO

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhựt-trình Nông-cổ-min-dàm, có bán những trầu dục, trầu cái, và bò lâm, bò xe tốt. Ai có muôn mua những vật ấy dè dùng làm ruộng, kéo lúa thì dèn tại nhà Ông ấy mà mua. Trầu bò lót mà bán rẻ.

### Lời Rao

Người đau mởi mạnh, kè công việc nhiều, người hay dì săn bắn, kè có chí chầu dù, người hay suy nghĩ cùng kè yêu gầy, mà muôn phục hồi nguyên lực thi phải uống thử thuốc hiệu Glycero kola hay là Glicerô-Arsenié của thày Henry Mura.

Bán tại tiệm thày Bérenguer ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lưốg hai ve thì giá tám quan.

### MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG.

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa  
(LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

### Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-ly Công-ti ở tại Sài-gòn, đường Bonnard, số 39, xin kinh rao cho thiên-bạ dặng hay rằng có một minh ông ấy có quyền phép đối-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-môn mà thôi.

Ay vậy, xin những người có cang dù dèn việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lây thanh giá của Công-ti mà dèn khuyễn lơn cho thiên hạ lâm theo các việc lý tài trai trong qui chế chương trình của Công-ti

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này :

Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 \$ 60	Thức kiếu về sự thi hành án lý về việc hình
Tuồng Sơn-hậu.....	0 20	Và việc hộ và việc thương-mại của người
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00	Bón quác..... 1 \$ 00
Tuồng kim-vân-kiểu.....	0 25	Cours d'Annamite ..... 2 50
Tuc-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Cours gradué ..... 2 50
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Conversation Annamite français.... 0 50
Phong-hóa Điều-hành.....	0 50	Vocabulaire Annamite français.... 1 60
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10	Vocabulaire Trương-Vinh-Ký .... 1 20
Minh-Tâm Bùu-giám cuộn thứ nhứt		Miscellannée..... 1 40
Và cuộn thứ hai.....	2 00	Sách dạy cách nấu ăn..... 0 80
Tứ-thơ cuộn thứ nhứt và cuộn		Nhị-Bồ-Mai..... 0 80
Thứ hai.....	1 60	Lục súc tranh công..... 0 10
Truyện Kim-vân-Kiểu dương in		Thơ Nam-ký..... 0 10

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muốn mua thì xin phải gửi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chở ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gửi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM-DÂN  
(1902)

NGÀY LANGSA	THANG BAY LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG SAU ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BAY LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG SAU ANNAM
1	Mardi.....	26	Thứ ba	16	Mercredi.....	12	Thứ tư
2	Mercredi.....	27	Thứ tư	17	Jeudi.....	13	Thứ năm
3	Jeudi.....	28	Thứ năm	18	Vendredi.....	14	Thứ sáu
4	Vendredi.....	29	Thứ sáu	19	Samedi.....	15	Thứ bảy
	Tháng sáu Annam			20	DIMANCHE.....	16	Chủ Nhật.
5	Samedi.....	1	Thứ bảy	21	Lundi.....	17	Thứ hai
6	DIMANCHE.....	2	Chủ Nhật.	22	Mardi.....	18	Thứ ba
7	Lundi.....	3	Thứ hai	23	Mercredi.....	19	Thứ tư
8	Mardi.....	4	Thứ ba	24	Jeudi.....	20	Thứ năm
9	Mercredi.....	5	Thứ tư	25	Vendredi.....	21	Thứ sáu
10	Jeudi.....	6	Thứ năm	26	Samedi.....	22	Thứ bảy
11	Vendredi.....	7	Thứ sáu	27	DIMANCHE.....	23	Chủ Nhật.
12	Samedi.....	8	Thứ bảy	28	Lundi.....	24	Thứ hai
13	DIMANCHE.....	9	Chủ Nhật.	29	Mardi.....	25	Thứ ba
14	Lundi.....	10	Thứ hai	30	Mercredi.....	26	Thứ tư
15	Mardi .....	11	Thứ ba	31	Jeudi.....	27	Thứ năm

# NÔNG-CỔ MÌN-BÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BẢN NHUT TRÌNH

Người bón quác  
mỗi năm... 5300

Đông-dương | Người Langsa  
cùng ngoại  
quốc... 10 \$ 00.

Tai pháp cùng ngoại quốc 10. 00

Chủ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

Đường LAGRANDIERE, Số 84.

ANNONCES

1 <sup>er</sup> Page le cent.....	\$ 1 50
2 <sup>nd</sup> Page le cent.....	\$ 1 00
3 <sup>rd</sup> Page le cent.....	\$ 0 80
4 <sup>th</sup> Page le cent.....	\$ 0 60

## IÒI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào  
nhứt-trình thì cứ do Bón-quán chủ nhơn mà  
trong-nghị

Còn không ai dặng in Tam-quốc lại như trước nay vào  
thứ sách hay là làm riêng một cuộn cũng không dặng.

## Thương-cô luận

(tiếp theo)

Xét vì người nước chúng ta sành nhâm xú  
dắt rộng người thưa, sòng trong cá ngọt ;  
lại dắt mồi đều đắt lợi cho người xú khác  
n, còn người bón địa thì ai lo riêng cho nay ;  
tuy có chúc dinh ăn mặt, thì gọi là dù, còn  
trời rủi, nghèo nàn khó sờ làm thuê làm  
trốn, làm tối làm tối ; xét đến chín thương,

Chó chí mà sanh chúng ta noi dắt tai biến  
thường làm ăn khó thì cũng đáng mà ưng  
chú sự phục nhẫn.

Bởi vậy cho nên tôi xét nghĩ đêm ngày hé  
khi rảnh, và bờ du công, thì cứ lo lắn kiêm  
tim trong tri, làm sao cho giữ cái mồi lợi-cha  
trong nước, cho người bón địa.

Vì hay suy nghĩ xem coi, cho nên tinh ra  
công chuyện ; đang lúc này người nam ta còn  
chưa thông yế cách đại thương ; đâu muôn làm  
cũng khó làm cho thành tựu, cho nên việc. Vì  
như trường khố nén, thì không làm sao ? Phải  
làm ; còn có làm thì phải lập thê cho dẻ, dặng  
lâm cho nên việc.

\*\*\*

Lập thê dẻ

Người chúng ta tuy sực yêu vé ir-tiết tài  
thưa và ít học ; nhưng vầy inăumay cho chúng  
ta, nhờ có nước đại quắc là Thành-phố quắc,  
là nước cai trị day dỗ người tinh thô thông,

vì ý rất muôn cho người bón quốc rõ biết nghề nghiệp buôn bán. Nếu người bón quốc dặng thanh lợi, ấy là thanh lợi cho trong nước; thì người trên cai trị dặng vui vẻ bình an mà hưởng lợi. Vì như để cho chư đị quốc là người khách người Thiên-Trước làm lợi, thì dam hết bạc tiền về xứ họ, có ích chi đâu cho người thương quốc mình. Bởi vậy nên người muôn.

Vậy cho nên tôi siễn nghĩ, lúc này mình phải hiệp với người thương quốc của mình, mà làm nghề buôn; một điều là người ta đã không lầm, cậy sức thông của người, một điều là người ta có vòn lớn sảng, cậy sức mạnh của người; thì cũng tì như, mình mới học di làm dam, phải cậy sức kè lớn giắc mình. Xem coi lập thè như vậy, nên gọi là thè đê.

\*\*\*

*Tô cách tinh làm*

Tôi đã viết nhiều cái thơ cho người bên Paris mà tỏ những điều thanh lợi hữu tích cho chúng ta, dặng xin người giàu lúa bón, giúp sức lập nhà buôn lòn hòn hiệp với người mình dặng làm cho ra mồi đại lợi.

Thì người thương quắc trả lời cũng nhiều lần như vậy: « Bạc tiền của người có sảng năm ba triệu cũng có, sự bạc chẳng lo dù thiều, chỉ e sợ một điều ở trong lục-tỉnh người chưa biết cách buôn bán, làm không lại người khách. Như hay người mình mà muôn hòn hiệp với thương quắc mà buôn lớn, thì người sẵn lòng giúp cho nên việc, tuy liều nói giúp mình, chờ ki trung mieng cho người có lợi, thì cũng là vui vẻ mà giúp.

Tinh lập một cái nhà máy xay ở tại hạt My-tho là chỗ ở giữa, trong nhà máy ấy để tiền dư ba triệu dặng cho vay ra, lòn lúa lại mà xay.

Cách cho vay rẽ như trong tờ nhựt trình trước sô..... tôi đã tò cách cho vay, lời ít đê trả.

Trong ba triệu bạc ấy sảng của người có dù dùng, tuy vậy mà phải có người thương quốc mới dám làm.

Bởi vậy người và tôi đã tinh rồi, bày lập phán hùn cho người bón quốc cứ mỗi phần là hai trăm nghìn bạc, ai muôn lòn lòn phần thì lòn, mieng là trong quản hạt Nam-ký cho có một muôn phần hùn thì làm dặng.

Xét coi một muôn phần có hai trăm muôn bạc mà thôi; làm vậy thi trong một muôn phần hùn ấy, ùt có ít nữa là năm ngàn người điện chù, có lúa nhiều; người có lúa có hùn, di bán lúa của mình cho ai mà làm chi, để bán cho

nha máy của mình có hùn đó, bán dã dặng già là phân chắc, mà lại còn chia lời với nhà máy nữa; xem coi lợi có hai lần. Nếu nhà máy có lúa xay thường, thì lời nhiều lắm.

Xin tôn bằng quí hữu xét thử mà coi, thiệt lợi cho người bón quốc ta lòn về cách bón lúa, khỏi đê cho người khách xem vào mà lấy lời. Cách bón lúa dặng vậy thì giá chắc trên và cao hơn lòn này lòn; vì là không có đầu nâu.

Còn cách lợi về sự cho vay và cách phán hùn.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DŨ-Thúc, Bên-trà.

## Tam-quốc-chí tục dịch

(tiếp theo)

Ngày thứ, khiên Nghiêm-Dư ra thành dàn ra mắt Tôn-Sách; Sách mời vào trường uống rượu, rượu vừa xoân, hỏi Dư rằng: « ý người anh của người muôn làm sao? » Dư nói: « Muôn chia hai đất Giang-dông với Tường-quân. » — Sách cả giận nói: « bây chuột dám sánh cùng ta à. » Khiên chém Nghiêm Dư. Dư dũng dây rút gươm, Sách liền huơ gươm chém đó; tay vừa dò thì người ngã, cất đầu khiên người dam dồn trong thành. Bạch-Hồ liệu sức địch chẳng lại bèn bỏ thành mà chạy; Sách giục binh đuổi theo; Huỳnh-Cái đánh lòn thành Giang-hưng, Thái-sử-Tử đánh lòn Ô-thanh; vì Chau-dó đều binh, Bạch-Hồ chạy qua đất Dư-hàn nơi dọc dảng cướp giục của người, bị người dát dỗ tên Lăng-Tháo lanh người làng đánh chạy về đất Cói-ké. Cha con tên Lăng-Tháo dồn tiếp Tôn-Sách; Sách khiên theo giúp cho lòn chúc Hiệu-húy, đóng dào quân qua sông. Bạch-Hồ nhóm quân giặc nói me sòng phía tây; Trinh-Phò đánh Bạch-Hồ thua chạy, liên dòn rượt tới đất Cói-ké. Quan Thái-thú Cói-ké tên Vượng-Làng, muôn dòn quân cứu Bạch-Hồ. Bóng có một người chạy ra nói rằng: « Chẳng nên, Tôn-Sách dùng binh nhon nghĩa, Bạch-Hồ là tướng hung dữ, lẽ cho phải bắt Bạch-Hồ dưng cho Tôn-Sách. » Làng xem người ấy là người-dắt-Dư-Triệu-họ-Ngu-lòn-Phang-lỵ Trong-Tường, hiểu làm chức Quận-lại. Làng giận nạt đó. Phang than dài mà trò ra. Làng dồn binh hiệp với Bạch-Hồ, đều trấn binh nở

Lùng dùng dè ăn nem uống rượu, Vu-Câm dưng dè đợi dắt dắp tường, Tứ-Mẫn dưng dè dám heo thuộc chó, Hạ-hầu-Đôn nén xung là Huân-hả Tường-quân, Tào-Tử-Hiệu nén gọi là Yêu-tiến Thái-thú; còn kỳ dur dêu là giá mang áo, túi cơm, thùng rượu bao thịt. » Tháo giận nói: « Người giỏi việc chi? » Nê-Hoành nói: « Thiên văn địa lý không chỗ nào chẳng biết, tam giáo cữu lưu không chỗ nào chẳng hiểu, trên thì đáng giúp vua Nghiêm Thuần, còn dưới thì đáng sánh đức Khổng Nhan; hả dam mà sánh với bọn tắm thường tục tử sao? » Lúc ấy Trương-Liêu đứng một bên, rút gươm muôn chém, Tháo cản và nói rằng: « Ta sẵn đang thiêu một tên Cố-lại, đê phòng sớm tài triều hạ yên tiệc, Nê-Hoành đáng làm chức ấy. » Hoành chẳng chối từ, lên tiếng chịu đi. Liêu nói: « Người ày ăn nói không tuân, sao chẳng giết đi. » Tháo nói: « Người ày vốn có danh dồi không thiệt, xa gần đều biết, hôm nay nếu giết đi, thì thiên hạ àt gọi ta rằng chẳng bay dung vật; và gọi va rằng giỏi, nên khiên va làm Cố-lại mà nhục va đó. »

Ngày thứ, Tào-Tháo nới nhà thính cả bày tiệc, dải tân khách, khiên kè Cố-lại đánh trống. Tên Lại cù nói: « Đánh trống phải thay áo mới. » Hoành mặc áo cù di vào, giống ba hối trống cách diệu rất hay, tiếng kêu rằng rằng, có tiếng kim tiếng thạch; Mây người khách ngồi nghe, đều buôn bức và rơi nước mắt; kè tâ hữu nạt rằng: « Sao chẳng thay áo. » Nê-Hoành bèn cởi luộc quần áo đứng giữa trán truôn, khách đều che mặt. Hoành hùng thằng kéo quần lên, nhan sắc chẳng đổi. Tháo nạt rằng: « noi chò miếu đường sao vò lẽ lòn vây. » Hoành nói: « khi vua ngược bế trên mồi gọi vò lẽ. Chờ ta bày hình cha mẹ sanh ra mà khoe vóc trong sạch sao gọi vò lẽ. » Tháo nói: « Người là trong sạch, còn ai là nhơ nhớ? » Hoành nói: « Người chẳng biết người hiền kẽ ngu ày là con mắt nhơ, chẳng đọc thi thơ, ày là miệng nhơ, chẳng dùng lời ngay, ày là tai nhơ; chẳng thông cõi kim, ày là minh nhơ; chẳng dung chư hầu. ày là bụng nhơ; thường lo soán nghịch, ày

là lòng nhơ; ta là danh sĩ trong thiên hạ, mà người dùng làm Cố-lại, cũng tỵ nhir người Dương-Hoa mà khinh khi ông Trọng-Mô, người Tàng-Thương chê bai U-Ấy Mạnh vạy, người muôn nén nghiệp Vương Bá-mà khi người thế ày sao? »

Lúc ấy có Khổng-Dung dang ngồi, e Tháo giết Hoành, bèn huân huân bước tới thura rằng: « tội Nê-Hoành chẳng đồng với tội di sứ, chẳng dù chi mà sánh với việc chiêm bao của Minh-Vương. » Tháo chì Hoành mà nói rằng: ta sai người di sứ qua Kinb-châu, như Lưu-Biểu qua dầu, thì ta dùng người làm quan Công-khanh. » Hoành chẳng chịu di. Tháo dạy sám ngựa ba con, khiên hai người cập hai bên mà di, lại dạy văn vò cùng kè thù ba bày rượu nói ngoài cửa Đông-môn mà đưa di. Tuân-Vức nói: « Như Nê-Hoành dèn thì đừng đừng giày. » Nê-Hoành dèn xuống ngựa vào thày chúng đều ngồi, Hoành vùng buồng tiếng khóc ròng lên. Tuân-Vức hỏi rằng: « Cờ chi mà khóc? » Hoành nói: « di nhám trong chỗ thày ma sao lại chẳng khóc. » Chúng đều nói: « bọn ta là thày ma, còn người là quí không dấu. » Hoành nói: « ta là tôi nhà Hòn, Chẳng theo bọn Tào-Mang, sao mà không dấu? » Mây người ày đều muôn giết. Tuân-Vức mau cang và nói rằng: « Nhưng bọn chim chuột, có dù chi mà làm cho nhơ gươm. » Hoành nói: « ta là chim chuột còn có tánh người, chờ như bọn người là loại côn trùng. » Mây người ày đều giặc bỏ về.

Hoành dèn Kinb-châu, ra mạc Lưu-Biểu xong, tuy là khen ngợi, chờ thiệt có ý kiêu. Biểu chẳng vui, lại khiên qua Giang-hạ ra mắt Huỳnh-Tử. Có kè hỏi Lưu-Biểu rằng: « Nê-Hoành diễu nhạo; Chúa-công sao chẳng giết đi. » Lưu-Biểu nói: « Nê-Hoành dã nhục Tào-Tháo, mà Tào-Tháo chẳng giết, là sô e mich lòng người, nên khiên di sứ qua đây, là có ý mượn tay ta giết đó, ày là muôn cho ta mang lòn tiêng hại người biền, nay ta lại khiên qua ra mắt Huỳnh-Tử, làm cho Tào-Tháo biết ta rằng người rò việc. » Chúng đều khen hay. Lúc ấy Viên-Thiệu cũng sai sứ dèn. Biểu hỏi kè mưu sĩ rằng: « Viên-bón-sô lại sai sứ

dèn, Tào-mạnh-Đức dã sai Né-Hoành cõa dây, vây thi theo phía nào cho tiện ? » Quan Tùng-sự-trung-lang-tướng là Hàng-Tung thưa rằng : « Nay hai dòng đang nghịch với nhau, Tướng-quán như muốn nén việc, thì phải thử lúc này mà phá giặc át xong, như không làm vây thi phải lựa bèn nào giỏi mà theo, nay Tào-Tháo là người dùng binh bay, kè biển tuân qui thuận nhiều, xem cái thè thì át đánh Viên-Thiệu trước, rồi sau dời binh thẳng qua Gian-dông, thì Tướng-quán ngắn sao lại, chỉ bằng đám cỏ dát Kinh-châu mà giúp Tào-Tháo, thi Tháo át trượng dài Tướng-quán. » Lưu-Biểu nói : « Người phải qua Hứa-dô mà xem động tĩnh thè nào, rồi sẽ thương nghị. » — Tung nói : « Tôi chúa đều có định phận, Tung nay làm tôi Tướng-quán, tuy xông tên đột pháo, mỗi mồi đều tung mạng ; vì bằng Tướng-quán trên thi thuận lệnh Thiên-tử, dưới theo mạng Tào-công ; khiên tôi đi thì phải, bằng mà trì nghi chăng địch, khi tôi dến dát Kinh-sư rồi, lệnh Thiên-tử cho tôi một chức quan chi, tôi sẽ làm tôi lệnh Thiên-tử thi tôi chăng dăng trở lại mà liêu thác với tướng quân. » Biểu nói : « Người ráng đi trước xem coi, ta sẽ có ý riêng khác. » Tung từ Lưu-Biểu dến Hứa-dô ra mắt Tào-Tháo, Tháo bèn phong cho Tung làm Thị-trung, lãnh chức Thái-thú dát Linh-lăng. Tuân-Vức nói : « Hàng-Tung dến xem động tĩnh, chưa có có chúc công, mà trượng phong dến chức áy, Né-Hoành lại chưa hay tin tức, mà Thừa-trưởng chẳng hỏi, có chi vậy ? » Tháo nói : « Né-Hoành dã nhục ta lâm, nên mượn tay Lưu-Biểu giết va, còn hỏi dến làm chi. » Nói rồi bèn khiên Hàng-Tung về Kinh-châu dù Lưu-Biểu. Tung vê ra mắt Lưu-Biểu, khen khoe trào dinh thanh ducus, khuyên Biểu vào chầu. Biểu giận nói lớn rằng : « Người muôn ở hai lóng sau ? » Rồi muôn chém Hàng-Tung đi. Tung nói lớn rằng : « Tướng-quán phụ tôi, chờ tôi chăng phụ Tướng-quán. » Khoai-Lương nói : « Tung khi chưa đi, và đã có nói lời áy trước roi. » Lưu-Biểu bèn tha. Có người và bảo nói Huỳnh-Tù dã chém Né-Hoành roi. Lưu-Biểu hỏi : « Vì có náo ? » Bép rằng : « Huỳnh-Tù với Né-Hoành người chung mà

uống rượu với nhau dèn say, Tò hỏi Hoành rằng : « Ông ở Hứa-dô nhon vật thế nào ? » Hoành nói : « Lớn tài Khổng-văn-Cử, còn nhỏ thi Dương-đức-Tò, chưa hai người ày ra, thì chẳng có nhon vật chỉ nứa hèt. Tò nói : « Như ta thi dường nào ? » — Hoành nói : « Người như thán trong miếu, tuy hường đó cúng lẽ, ngặt không linh nghiệm. » Tò cà giận nói : « Người thi ta là hình dát tượng gỗ sao ? » Nói rồi bèn chém đi. Né-Hoành dến thác mà chăng thôi mắng. Lưu-Biểu nghe Hoành thác, than thở khôn cùng, bèn dạy chôn nơi bến sông Anh-vồ.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

## Thị phò

Nay có bốn vị văn nhơn gởi bốn bài thơ dến tặng Nông-cổ-min-dàm, nên xin đam vào Nhựt-trinh cho chư quý viễn nhân làm.

Nam-ký lợi báu chắt hơn kho,  
Gảm cuộc nông-thương khéo dẳng do.  
Đường cà mới noi rừng rậm rịch,  
Sóng trong lán xở khúc quanh co;  
Ngàn cản qui thủ giàu nén báu,  
Chúc lợi thăng dầu sòng phái lo;  
Nhẫn với cao xa nhà nhứt-báo,  
Mày lời vàng dâ thảy khuyên cho.

Hà-liên, Hội-dồng địa-hạt, Nguyễn-thần-Hiền.

\*\*\*

Lụa là ruộng dát ngựa trâu voi,  
Mở cuộc vắc thương rát mặn môi;  
Trắng tòi ven mây dầu cưng tòi;  
Rừng khú trời nước thè không cõi;  
Rù vào cửa Không đều-nen lịch,  
Dẫn tôi săn trình tieng dè roi;  
Nông-cổ min-dàm xem loại chí,  
Thú mâu rực rò dâng ngàn thời;

Phú-quắc, Võ-anh-Phong.

\*\*\*

Nông-cổ dời bến khéo đặt bay,  
Min-dàm bàn luận gảm nén hay;  
Non cao phát sạch nhõ tay thợ,  
Sóng cạn dào sâu cậy chước thay;  
Thương khắcb dầu lưng củng dời chéc,  
Nông tan hèt sức gội cao dày;  
Nam-ký dầu được đều no dù,  
Cũng bởi nhõ ơn dạy bão dày.

Hà-liên, Tho-ký sở quang-thuê, La-Thanh-Đám.

\*\*\*

Cám ơn Dù-Thù biết thương dời,  
Nhắc cuộc nông-thương gắp kiếp thời;  
Cày gặt mùa màng dưng dẻ muộn,  
Bán buôn hàng hóa phải toan lời;  
Nghề canh y-doán nơi săn già,  
Nghiệp cỏ Đào-châu khắp biển trời,  
Hai việc mặt tinh người sở thích,  
Khuyên bén chí cù chờ sai dời.

Nguyễn-cam-Lộ, Thủ-dầu-một.

## Tục văn tiên truyện

(tiếp theo)

Rạng ngày trời mọc dã cao,  
Cùng nhau bỏ buộc lao xao vò hẫu;  
Sưng sờ dưng một giờ lâu,  
Lòng nghe không biết dưới dầu át nghỉ;  
Xây dầu vừa gấp một thẩy,  
Ra vào thông thuyết cửa nầy quan dày,  
Chắc rằng người cũng rõ ngay;  
Đánh liêu hồi thử chuyện nầy dặng hay,  
Đứng vào chèp niệm hai tay;  
Dám nào phương tiện lời nầy cùng tôi,  
Cửa hẫu như biến, sao khơi;  
Việc tôi tin tức dâ roi thè nấy,  
Bảo rằng : việc dó làm vầy;  
Hôm qua quan dạy dò thấy Công-ti,  
Trò ra dây thép tức thi;  
Buổi nay không kiệp chắc di buổi chiều,  
Trong nghe người nói mày dêu;  
Khôn lung nặng nhẹ như khiêu lâm lóng,

Gót lui tay mới mở vòng;  
Hai chon dắt cưng, dời trồng núi che,

Sáng sờ nứa tinh nứa mê;  
Biên say cuộc rượu quên ve con dòn,

Mười giờ trời mọc vừa cao,...  
Cùng nhau sau trước xôn xao giắt vể,

Nhõ lời người nói bom kia;  
Tang hau lại gặp di vê đường chung,

Trong khi người dứng xa trông,  
Chờ người gán mặt dặng thông một lời;

Phúc nghe lời nói rung rời,  
Công-ti kiêm cậu hằng tối mà lán;

Không tưởng cậu gấp cùng chăng,  
Phải tay đọc thù nước trong nén hổ;

Chắc là buổi chiều mới vỡ,  
Tuồng như muôn bầm giam từ chằng chơi;

Bảo rồi từ tạ vài lời,  
Kè di tưởu diêm người dời thơ biến;

Nỗi mình khôn xiết ưu phiền,  
Người nào còn gấp vận đen lúc nay,

Tiến trình khôn biết ruồi may;  
Phải chi có cánh mà bay hồi trời!

Trường đình minh hồi tạm ngoi,  
Hai giờ trông diêm vận thời sẽ bay;

Nói rồi mình mới nắm ngay,  
Cho bay dung tất cung tay thần tiên;

Trong hau chiếu, át ngà xiên,  
Hồn chàng Nguyễn-Triệu lên tiên mới vé;

Rộ ràng khăn lược áo the,  
Miền cho dù lớp miệng che người trần;

Đông hau người mới tung bừng,  
Công-ti vừa gấp một lán dán vỡ;

Mày lời thay ký nói thò,  
Coi trong gương mặt họa dô chảng sai

(Sau sẽ tiếp theo)

Tây-Hiên-Kỳ

## Kiên người hắt vi, bi thè sự hế.

(tiếp theo)

Bà già năng nì thi mặc năng nì chớ chủ  
chẹc cứ ngồi làm mặt Tài-phù Chúa-tàu không  
nói tới nữa. — Bà già cứ nói dì nói lại dời ba  
lán. — Chủ Tài-phù dạy lại dời bà dì đi. — Coi  
bộ bà già rưng rưng hai hàng nước mắt. —

Tôi thày phúc động lòng. Mới hỏi sự tích làm sao? — Bà già mới thảng thỉ bảy rắng: Cậu ôi! Tôi là người ở ruộng tự bé chí lớn chưa biết đi tàu; cực chẳng đã, nghe tin con gái tôi nó có chồng ở Gò-cát dâu, nên mót máy dặng năm cắt bạc, cũng tuồng tự tiện đi tàu trước cho khỏe cẳng sau cũng mau hơn đường bộ và có nghe người ta nói tàu đi từ Cái-bè xuồng Mỳ-tho có ba cắt bạc mà thôi; ai dè ông Chúa-tàu này, thâu của tôi tới 5 cắt bạc, mà này giờ tôi nồng nì xin 2 cắt ông không cho, tôi không biết làm sao thiên hạ. Jí tàu có ba cắt mà tôi lại bị tới 5 cắt cậu ôi! — Tôi nghe bà già nói như vậy. Mới nói từ tê với chủ chệc rằng: Nè chú Tài-phú, nèo chú có lậy của bà già này 5 cắt bạc xin trả lại 2 cắt cho bà làm ơn kèo người ta già cả tội nghiệp; thày bả nghèo nàn hiếp bả làm chi. — Chủ chệc nói nị không biết; chờ phép đi tàu hể xuồng tàu thi lây giày, bằng ai mà không giày thì tôi có biết là bộ hành ở Sa-déc hay là ở Vĩnh-long xuồng, quên trả tiền lây giày; nèo như bộ hành ở Sa-déc xuồng thi còn mệt của tôi mày cắt; trả lại làm sao mà nị biếu trả. Tôi nói rắng: chủ nói trái thì thôi, chờ như bà già ở Sa-déc xuồng có lẽ nào chủ đẻ dễn bảy giờ mới thâu tiên. — Chủ chệc trả lời ô. Nếu ngộ làm sót thì ngộ chịu lỗ hêt mày cắt; bối tôi lối, nên lấy 5 cắt mà chịu lỗ sô thiêu chờ nị biết ở Sa-déc đi Mỳ-tho bao nhiêu không? (Ái này có thày cách con buôn nhà ngoại-quốc không? nói ngược mà u-uôi, có phải là trí không?) Tôi cùng thê mời biếu bà già lại chỗ bả ngồi với bộ hành chung ghê, dặng tôi hỏi mày kè ngồi zân với bả; coi họ thày thiệt bả ở Cái-bè xuồng bay không? Ai này ba dùn người đều nói bả ở Cái-bè xuồng. Lúc ấy cũng có chủ chệc chạy theo nghe, nghe rồi, bèn hỏi mày người bộ hành, — Mày người dám chắc bà già nứy ở Cái-bè xuồng; cái gì làm bằng? Chờ cà tau tôi đều quyết bả ở chẳng Sa-déc cũng Vĩnh-long xuồng, nên không có giày Cái-bè, thì chắc bả bỏ mất giày Sa-déc rồi. Chủ chệc còn làm bộ mảng mày người bộ hành kia sao

nói vị. Mày người bộ hành (cũng làm thỉnh cũng bối mìnă không tàu mày, nên nhín nhục tha ban đường thê.) Và tôi cũng là đứa ơi, thiệt thà không biết sao mà giúp bà già cho khỏi thiệt hại, té ra Annam đi dưới tàu gần 40, 50 con người ta mà để cho người một nước bị thiệt.

(Sau sẽ tiếp theo)

Cái-váng : Nguyễn-tây-Hiền đặt dân, Tây Hiền Ký.

## Lời Rao

Lời kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách  
lắng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có  
ián rượu ngọt bồ-mái dù, và có cơm  
ây mồi ngày hai buổi, đồ xơi dùng sạch  
sẽ ngọt béo, vị vân đúng mực, như nhà  
tiang của người Langsa; lại có dầm đồ ngọt  
khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi  
tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh  
ngot và Sorbets.

Nhà quán tay và café mới lập tại Chợ-lớn,  
tường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách  
lắng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có  
ián rượu ngọt bồ-mái dù, và có cơm  
ây mồi ngày hai buổi, đồ xơi dùng sạch  
sẽ ngọt béo, vị vân đúng mực, như nhà  
tiang của người Langsa; lại có dầm đồ ngọt  
khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi  
tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh  
ngot và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,80  
Giá 15 cachets ..... 15 00  
Dùng trọn tháng ..... 50 00  
Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho  
hay trước ít nưa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.  
Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng  
mát dẹp hơn chỗ trường như Tôn-Viên và  
quí khách muôn yên ấm, xin tỏ trước dạng  
sữa soạn phán biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3,00  
Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh  
ngot, hoặc tiệc dầm cưới, tân gia chi, xin đèn  
tôi dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính  
xin chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người  
bồn-quốc. Đã biết vui dầu cũng sự vui, duy  
dần tôi thì cầm ơn lầm.

NGUYỄN-VĂN-VĨN  
Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Sosé-Nam-ký.

Paul Chức, chủ Café-Saigonais tại đường  
d'Adran, số 101, rao cho chư vị vien quan  
quí khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán  
đủ thứ rượu Langsa ngọt ngon mát bồ;  
gái bán rẻ hơn chỗ khác; Có café, sữa bồ,  
chocolat dùng sờm mai và chiêu; lại có  
phòng nghỉ ở từng trìn sạch sẽ. — Tôn-  
Viên, Quí vị nào thích vui chơi, xin đèn  
chỗ người bồn quốc cùng nhau, mà giúp  
cho nén việc.

## LỜI RAO

Ngày 22 Octobre 1902.

### GIA LÚA GẠO

VỊNH-LONG	GÒ-ĐỘNG	BÌU
Lúa, mỗi tạ 150 canh hay là 88 kilos, chè đèn nhà máy.....	2\$90	2\$90
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong 1 trăm 134 canh hay là 60 kilos,	2 90	2 90
700.....	2 90	2 90
Vào bao sắn, khởi thuế 20	2 90	2 90
Tùy theo Gạo trắng nhà máy... đến sáng và tốt xấu.	2 90	2 90

## CƯU QUAN MỘT NHÓ

### Ở TẠI PHỐ BƯỜNG MÉ SÔNG BỀN-TRE

Có bán các thư sách sơ học chữ tay và  
các thư sách chữ quốc-ngữ; thơ tuồng,  
truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tú-tho  
chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng,  
giày đồ, cáng việt, ngồi việt, mực, thước,  
ván vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, máy may, xin  
rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết  
công lao, sở phi không nài nhiều it.

Nhà có may máy, may y phục tay và  
đồ trắng Annam vải tốt, ai muôn đặt may  
tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn  
chỗ khác.

Người dau mởi mạnh, kè công việc nhiều,  
người hay di săn bắn, kè có chí cháu du, người  
hay suy nghĩ cùng kè yêu guy, mà muôn phục hồi  
nguyễn lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycéro  
kola hay là Glicéro-Arseniel của thày Henry Mure.

Bán tại tiệm thày Bérenguier ở Saigon mỏi  
ve giá bồn quan năm tiền tây, còn mua một  
lược hai ve thì giá tám quan.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
cỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá....	6 \$ 00
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Sơn-hậu.....	0 20
Tuồng Kim-thach-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hoa Biểu-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bưu-giám cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 80

Thúc kiều về sự thi hành án lý về việc hình	
Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Bản quắc.....	1 \$ 00
Cours d'Annamite.....	2 50
Cours gradué.....	2 50
Conversation Annamite française Cartonnée.....	0 80
Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Vocabulaire Truong-Vinh-Ký.....	1 20
Miscellannée.....	1 40
Sách dạy cách nấu ăn Cartonnée.....	1 10
Nhi-Độ-Mai.....	0 30
Phú-kiều.....	0 20
Thơ Nam-ký.....	0 10

Truyện Kim-vân-kiểu dương in

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muôn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chở ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM-DÂN

(1902)

NGÀY LÂU-SA	THANG CHAP LANGSA		THANG 11 ANNAM		NGÀY LÂU-SA	THANG CHAP LANGSA		THANG 11 ANNAM	
	NGÀY	ANH-HẠM	NGÀY	ANH-HẠM		NGÀY	ANH-HẠM	NGÀY	ANH-HẠM
1	Lundi.....	2	Thứ hai	17	Mardi.....	18	Thứ tư		
2	Mardi.....	3	Thứ ba	18	Jeudi.....	19	Thứ năm		
3	Mercredi.....	4	Thứ tư	19	Vendredi.....	20	Thứ sáu		
4	Jeudi.....	5	Thứ năm	20	Samedi.....	21	Thứ bảy		
5	Vendredi.....	6	Thứ sáu	21	DIMANCHE.....	22	CHÈA NHỰT.		
6	Samedi.....	7	Thứ bảy	22	Lundi.....	23	Thứ hai		
7	DIMANCHE.....	8	Chèa nhựt.	23	Mardi.....	24	Thứ ba		
8	Lundi.....	9	Thứ hai	24	Mercredi.....	25	Thứ tư		
9	Mardi.....	10	Thứ ba	25	Jeudi.....	26	Thứ năm		
10	Mercredi.....	11	Thứ tư	26	Vendredi.....	27	Thứ sáu		
11	Jeudi.....	12	Thứ năm	27	Samedi.....	28	Thứ bảy		
12	Vendredi.....	13	Thứ sáu	28	DIMANCHE.....	29	Chèa nhựt.		
13	Samedi.....	14	Thứ bảy	29	Lundi.....	30	Thứ hai		
14	DIMANCHE.....	15	Chèa nhựt.	30	Mardi.....	1	Thứ ba		
15	Lundi.....	16	Thứ hai	31	Mercredi.....	2	Thứ tư		
16	Mardi.....	17	Thứ ba						

Printed CANAVAGGIO

NĂM THƯ HAI. — SỐ THƯ 68

NGÀY 11 DÉCEMBRE 1902

NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM NHÂM-DÂN

# NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THƯ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bồi quốc  
một năm.. 6 \$ 00

sáu tháng. 3 00

Tại Đông-dương

Người Langsa  
cùng ngoại-quốc  
một năm. 10 \$ 00

sáu tháng. 5 00

Tại pháp cùng ngoại-quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ Bút LUONG-KHAC-NINH

Tự Dù-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIERE, Sô 84.

ANNONCES

1\* Page le centimètre . \$ 1 50

2\* Page le cent..... \$ 1 00

3\* Page le cent..... \$ 0 80

4\* Page le cent..... \$ 0 60

SAIGON.

Khuyên bạn hữu rõ chữ công cho trọn,

Nghĩa trãm nghệ chạm đúc dệt làm,

Sanh làm người mà có chí ham,

Hay phải ráng cho ròng một chuyện.

Muôn ròng sạch già công tập luyện,

Ú trong trời chẳng khó đều chí,

Miếng cho người chí đặc lòng ghi,

Dẫu có khó guyêt làm phải dặng.

Xem Bồn quốc lồng người hép vắn,

Học nghệ nào lừa múa lại thôi.

Biết một hai trong tri ngòi dồi rói,

Mau lách bợn dặng kiêm ẩn cho gập.

Rù như vạy tri người thiệt tháp,

Chẳng muôn tìm cho dẽ cao xa.

Xét dí-ban cũng vây người là,

Nghệ khéo hay chẳng qì ai chê,

## THÔI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay làin việc chi vào  
nhứt-trình thì cứ do Bão-quán chủ bút là  
LUONG-KHAC-NINH, mà thương-nghị, chờ cò  
gởi cho ông Canavaggio nứa.

## Thương cõi luận

(tiếp theo)

Thày nhon dàn con hãy khó nghèo,  
Cũng vì bời không thông nghệ nghiệp.  
Nghệ nghiệp công vốn là nghệ cán kiệp,  
Biết làm người phải ráng mà học nghệ.  
Nghệ khéo hay chẳng qì ai chê,  
Nhiều ruộng tôi cũng bưa nghệ mòn;

Luận phái quay luận hoài thăm thăm.  
Không xét giùm lại tướng nói chơi.  
Xin một đếu xem khớp mọi nơi.  
Trong sáu tinh con nhà bá tánh.  
Cha mẹ nhọc bán bưng buôn gánh.  
Để cho con rảnh học nghè công,  
Vào trường quan Bá-nghệ cho thông,  
Chung cuộc lại không ai dặng đời.  
Có đâu lẽ số đếu khó dối,  
Lời tại đâu mà chẳng gần đên nơi,  
Hết không siêng rồi đó lời cho trời,  
Trời đâu lẽ ghét lèi cả bọn.

Có một lẽ tánh người không trọn.  
Cặp kim tiền dặng mua giày áo khăn dây,  
Lòng trong không muôn chúng gọi thấy,  
Cũng tại vây mà trọn đời bẩn tiện.  
Khuyên một lẽ bận che thân ảo no miệng.  
Để dù công học khéo học bay,  
Tuy nhọc thân trong lúc buổi nay.  
Má thong thả cái tháp trên thè,  
Nệm không rõ để làm thói tệ.  
Ham di dây rồi để cho thân dây,  
Minh làm hứa trách trời vay,  
Đông như vậy làm lụy thêm cả nước,  
Cũng vì bởi lòng không lo trước.  
Vậy nên gãy họa đèn thân sau,  
Luận đèn dây mắt tra lòng đau.  
Thương cho bạn sao không biết hỏi.  
Xin hãy nhâm trán ai là xò,  
Kè dây du khăn áo bện bàng,  
Trong chòm đồng có khô có sang,  
Xé cho kỹ cái thân chịu hết,  
Sang vụng dòi sang thêm hò nết,  
Hèn mang dây hèn rát chai may.  
Làm con người không phải bom say.  
Cách xử sự để trời theo ngọn nước.  
Khuyên trẻ trẻ em em tình trước,  
Ráng dam thân chịu khó mà lập thân.  
Chờ làm chơi mà sánh bức thê thẩn.  
Sau đẽ khòi trọn đời khòi giờ,  
Câu luận biến nghe qua tuy đờ.  
Sau rùi nói mới biết là bay,  
Xin xét minh đầu mắt chon tay,

Không có khác chúc nào dị-quốc,  
Sao người dặng thông hay tướng tất.  
Nghĩ hối lâu thì rõ bởi sao,  
Biết làm sao hấy ráng làm theo,  
Nếu không ăn năng chẳng kiệp.  
Qua việc Cồ tôi sau luận tiệp,  
Nếu tôi dài nghe lại ít vui.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DÙ-Thúc Bên-trà.

### Tam-quốc chí tục dịch

(Tiếp theo)

Nói về Tào-Tháo hay Nê-Hoành bị hại, thi cười rằng: « cái thằng học trò khôn, nó khua môi ướng lưỡi, thì nó hại lèi mình nó. » — Tuy Nê-Hoành đã thắc, song chẳng thấy Lưu-Biều về đâu hàng, bèn muôn hưng binh hỏi tội. Tuân-Vứt cang rằng: « Viên-Thiệu chưa trú, Lưu-Bị chưa dẹp, mà muôn phát binh đánh Giang-hòn, thì cũng như bỗ lồng ruột mà lò chung tay; trước phải trú Viên-Thiệu, sau dẹp Lưu-Bị, thì Giang-hòn đánh một trận ác xong. » Tháo bèn nghe theo.

Nói về Đông-Thừa, từ ngày Lưu-Bị di rời ngày đêm với bọn Vương-tử-Phục thương nghị, lo chẳng ra kè, đời vua Kiên-An năm thứ năm tiết Nguồn-dâng vào triều hạ, thấy Tào-Tháo càng ngày càng lồng, thi giận và ráu mà sanh binh. Vua nghe Quốc-Cựu đau, bèn cho thấy Thái-y ra điều trị. (Nguyên người thấy thuốc ấy là người ở đất Lạc-dương họ Kiết tên Thái, tự là Bình, người đều gọi là Kiết-Binh, lúc ấy làm thuốc có danh). Bình vào phủ Đông-Thừa, dùng thuốc mà điều trị, sớm tối chẳng ly, thường thấy Đông-Thừa than dài thở van mà, chẳng dám hỏi.

Lúc ấy nhâm tiết Nguồn-iêu, Kiết-Binh từ lợt mà vé, Thừa cảm lại ướng rượu với nhau, ướng đèn canh khuya, Thừa mệt mỏi nằm ngủ quên, bỗng báo nói có bọn Vương-tử-Phục bủa người dân. Thừa ra rước vào. Tú-Phục nói: « Viên-lớn-kong-rồi. » Thừa nói: « Xin nói cho tôi nghe với. » Tú-Phục nói: « Lưu-Biều két lién với Viên-Thiệu hưng binh

năm mươi muôn, phần 10 đạo đánh qua, còn Mâ-Băng kèt lién với Hàng-Toại dây binh Tây-lương bảy mươi hai muôn; ở phía Bắc đánh lại Tào-Tháo xuất bết binh mã Hứa-xương, chia ra mà cự, nên nay trong thành đã trống, nêu tụ hèi tôi từ năm nhà thì cũng dặng hơn ngàn người, nhơn dem nay trong phủ của Tào-Tháo đang bảy tiệc lớn, mà ăn mừng tiệc Nguồn-iêu, ta đèn vầy nhả, rồi áo vò giết va, chờ bỏ qua mà mắt cơ hội này. » Thừa mừng lắm, bèn kêu kè gia nô hét thè, thâu góp đồ binh khí, còn Thừa thì mang giáp để thương lên ngực, ước hẹn nhóm nhau tại trước cửa một lược mà tàn binh, tôi lại chừng canh một, chủng binh đều dèo Đông-Thừa tay cầm gươm báu, dì bộ thẳng vào, thày Tào-Tháo dài yên nhà sau, bèn kêu lớn rằng: « Tào-tặc chờ chạy. » chém xuống một gươm, Tháo liền nhào theo tay; giày phúc tinh dày thì là nấm chìm bao, miệng còn đang mắng Tào-tặc hoài không thôi. Kiết-Binh bước tới kêu nói: « người muôn giết Tào-Công sao? Thừa sợ sét nói lại không dặng. Kiết-Binh nói: « Quốc-Cựu chờ sợ, tôi tuy là thấy thuốc, chờ chưa từng quên ơn nhà Hán, mỗi ngày tôi thường thấy Quốc-Cựu than thở mà chẳng dám hỏi, nay thấy Quốc-Cựu mờ, mới rõ chon tình, xin chờ giàu tôi, thoản có mưu chi mà dùng đèn tôi, đầu giết cà chín họ, tôi cũng không phản nàn. » Thừa che mặt khóc rằng: « ta e nguc không thiệt tình. » Bình bèn cắn đứt một ngón tay mà thế. Thừa mới lấy y-dái-chiều ra cho Bình coi, lại nói: « nay mà mưu chưa nên ấy là vì Lưu-Huyền-Đức, Mâ-Băng di hèt, nên lo không ra kè, bởi có ấy râu mà phát đau. Bình nói: « Chẳng nhọc lòng các quan lo làm chi, tánh mạng của Tào-tặc ở trong tay tôi. » Thừa hỏi: « sao vậy? » Bình nói: « Tào-tặc thường hay đau đầu phong, đau thâu tôi xương, mỗi lần va đau, thì đòi tôi đèn điều trị; như nay mai có đòi tôi; tôi dùng thuốc độc thi lắc nhiên phải thác, phải dùng dao binh mà làm chi. » Thừa nói: « nếu dặng như vậy, thi cứu Xá-lắc của nhà Hán nhở nói tay ống. »

Kiết-Binh từ lợt ra vé. Thừa trong lòng mừng thầm đi vào nhà sau thày dứa già nô là Tân-khánh-Đóng với con thị thiếp là Văn-Anh ứu tình với nhau nơi chỗ tôi; Thừa giận lắm, bảo kè tă hưu bắt ra muôn chém đi, bà vợ khuyễn lầm mới tha chém, đánh mỗi dứa bôn chục roi rồi dam Khánh-Đóng khóa lại trong phòng kín.

Khánh-Đóng giận oán, suốt đêm bế khóa, trèo tường trôn qua phủ Tào-Tháo mà cáo rằng có cơ mật sự. — Tháo kêu vào nhà kín mà hỏi: Khánh-Đóng nói: « Vương-tử-Phục, Ngõ-tử-Lang, Trọng-Tập, Ngõ-Thạc, Mâ-Băng năm người nhóm tại nhà chủ tôi mà thương nghị việc kin, chắc là mưu hại Thừa-Tướng, chủ tôi lại đem ra một tờ bạch quyền chẳng biết viết những chữ chi, mới dây Kiết-Binh cầm ngón tay mà thế, tôi cũng ngó thay. » Tào-Tháo bèn giàu Khánh-Đóng trong phủ. — Còn Đông-Thừa thì trường Khánh-Đóng dâ tròn mít di phương nào rồi, nên chẳng liêm kiềm.

Ngày thứ Tào-Tháo già đau đầu phong, đòi Kiết-Binh vào cho thuốc. Kiết-Binh nói trong bụng rằng: « Tào-tặc mang tôi rồi. » Bèn lén giàu thuốc độc dam yào. Tháo nằm trên giường, bảo Bình cho thuốc. Bình nói: « bình này ướng một than thi mạnh. » Tháo khiên dam thuốc trước mặt mà sát; thuốc gần tôi thi Bình dâ lén bỗ thuốc độc vào, rồi mình bụng lây thuốc mà dung lên. Tháo biết có thuốc độc, nên cù ý dung dẳng chẳng ướng. Bình nói: « phải nhọn thuốc còn nóng mà ướng đi, dày phúc thi mạnh. » Tháo ngồi dậy nói: « nguc dã học sách như thi phải biết lẽ nghĩa; hè vua có binh mà ướng thuốc, thi tôi phải ném trước, còn cha có binh mà ướng thuốc thi con cũng phải ném trước; người là người làm phúc của ta, sao chẳng ném trước di rồi sẽ dung cho ta? » — Bình nói: « thuốc đẻ iji binh, lại phải nói người ném làm chi. » Bình biết việc dâ lén rồi, bèn nhảy lới ném cúng tai Tào-Tháo mà dò vào miệng. Tháo hắt thuốc dò xuống đất, mà chưa kiệp nổi, thi kè tă hưu dâ bắt Kiết-Binh rồi. Tháo nói: « ta có binh

còn đâu, ấy là ta thử người, mà người thiệt  
quả có lòng hại ta. » Bên kêu hai mươi  
đứa ngực tôi mạnh ròng, dam Kiết-Binh ra  
sau vườn tra khảo. Thảo ngồi trên, còn  
Kiết-Binh thì trói bò nǎm dưới đất, Kiết-  
Bin mặt không đổi sắc, và cũng chẳng sợ  
sét chi hết. Thảo cười rằng: « ta nhầm  
người là một tên thợ thuốc, lẽ đâu dám  
bỏ thuốc độc mà hại ta, tất có người xúi  
người, người nói thiệt người ấy ra, thì ta  
tha người. » Bình nạt lớn lên rằng: « người  
là đứa giặc, khi vua nghịch bế trên, thiên  
hạ đều muôn giết người, há một mình ta  
sao. » Thảo hỏi di hỏi lại dời ba lần. Bình  
giận nói: « ta muôn giết người chờ ai mà  
xúi ta, nay mà việc chẳng xong, thì duy có  
thác mà thôi. » Thảo giận dạy kẻ ngục tôi  
danh hòn hai ba giờ, da thịt nát, máu  
chảy lai láng. Thảo sợ đánh thác, thi không  
ai mà dời chứng, nên dạy kẻ ngục tôi tạm  
giiam lại nơi chỗ vẫn.

Ngày thứ truyền lệnh bày yến tiệc mời hết  
các quan đại thần đến uống rượu, duy có  
một mình Đồng-Thừa cáo bình chẳng đến;  
còn bọn Vương-tử-Phục sợ Thảo sanh nghi,  
nên phải đến. Thảo bày tiệc nơi nhà sau:  
rượu vừa vài tùng, Thảo nói: « trong tiệc  
không có chi vui, ta có một người, hay làm  
cho các quan tỉnh rượu. » nói rồi bèn dạy  
hai mươi ngực tôi dàn ra, tức thì liền thay  
dàn một người mang gông dài dam ra bò  
trước sáo, thi là Kiết-Binh. Thảo nói: « các  
quan chẳng biết người này sao, nó kêt liên  
với bọn dữ mà âm mưu hại ta, vậy thi  
xin các quan nghe những lời nó khai. » nói  
rồi liền dạy đánh một hồi, Kiết-Binh chết  
giặc trên đất, lầy nước phun vào mặt một hồi  
tỉnh lại, trợn mắt nghiêng răng mà máng  
rắng: « Tào-tắc, sao mày chẳng giết tau cho  
rồi, còn đợi chứng nào? » Thảo nói: « đóng  
mưu trước thi có sáu người với người là  
bầy phải không? » Kiết-Binh cứ chửi mắng  
hoài; còn bọn Vương-tử-Phục bón người  
ngồi-nhin-nhau, như ngồi trên chõng gai.  
Thảo dạy một phía thi đánh, một phía thi  
phun nước vào mặt; mà Kiết-Binh chẳng

có ý cầu tha chi hết. Thảo thấy Bình chẳng  
khai, bèn dạy giắc dì, các quan ra về. Thảo  
cầm bọn Vương-tử-Phục bón người ở lại  
ăn tiệc buổi tối.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Bản-quán mới tiếp dâng lời rao của chư  
vị vua nhơn ở Sa-déc và Vinh-long, thuộc  
về sự sùng tu Văn-thánh-miếu, nên phải  
đem vào tờ nhựt-trinh này y như vậy, chẳng  
dám sai chư nào, dặng cho tôn báng, qui  
hữu xem? hoặc có người nào khoan tâm bí  
cứng là đều phải.

\*\*\*

Háo Ngà Châu Hàng.

Kinh trình Quang-văn-thi cuộc chư quân  
thanh giám.

Nguyên năm Tự-Đức thập cữu quan kinh  
Lực đại-thần Phan-công Lương-Khé xướng  
lập một tòa Văn-Thánh miếu tại làng Long  
bó gần Châu thành tỉnh Vinh-long.

Qua năm Tự-Đức nhì thập giao lại, cho  
ông Bá-hộ Trương-ngọc-Loan tu bò, từ ấy  
đến nay kinh 36 năm cung tường tối bù  
đóng vò khuu khú;

Qua năm Canh-ti 1900, trong ban đồng  
văn có thấy Phó-tòng Biểu-long Tông-hữu  
Định Đinh Vinh-long xướng thùi dưng xi  
phép quan Thông-dân Nam-kỳ và quan chánh  
bồ Vinh-long trùng tu Văn-thánh-miếu.

Công-trình hao dai thành thiên kim chí cũ  
lắp chung hổ chi dịch-kien bá-gian chí  
khởi nhứt mộc chí chí.

Tự cạn Vinh-long và Sa-déc chư đồng  
hì làm da thiêu và nhờ ca nhà nướu  
cấp thánh môn xuất bạc bồn hụt Vinh-long  
một ngàn đồng tư trợ.

Nay trong công việc làm mười phần  
được sáu bảy phần.

Vậy nay xin tò cùng trong cuộc Quang  
văn chư đồng đạo quan từ bì tám tinh cù  
đất miếu mạo huy hoán vang, lai chim ng  
cựu tích bắt đầu diệu hối thê-giao chí nhứt  
già nhượt bùu lạt thiện hi để ta tư xin

cho thấy Phó-tòng Tông-hữu-Định Vinh-long  
là người đương sự trùng tu Văn-thánh-miếu.  
Hi thấy ấy sẽ thâu đam tên vào sở công  
hoàn chi hậu tạt chi thạch bi dì minh thanh đức.  
Vinh-long, Sa-déc đồng nhơn cần khái.

## Thi phò

Bản-quán mới tiếp dâng một ít bài thơ hòa  
nguyên vận theo bài thơ của ông Đặng-thúc  
kiên lâm; trong kỳ nhựt-trinh số 56 để sùng  
u Văn-Thánh Miếu, nên phải đem phụ vào  
day cho chư vị vua-báu phàn lâm,

Lửa hương ngui ngút khắp trong nén,  
Miếu-thánh mừng nay mới được bén.  
Ín diện vèn vang vui phận dưới,  
Cung tường hệt hở phung người trên;  
Rừng nhu thảm thảm công ghi đè,  
Mùi dạo dám dê nghĩa hả quên,  
Chim người vang lai dà có chò.  
Người công kè của giúp thì nén.

\*\*\*

Trong cho có dâng một vài muôn,  
Mở cuộc tư văn hả dê buôn?  
Nhẫn với đồng thinh trong bờn biển,  
Chung cùng dạo mạch ày là thuôn!

Tông-hữu-Định, Phó-tòng Vinh-long.

\*\*\*

Sáu tinh mây dày sót một nén!  
Lập làm Văn Miếu-lại vững bền.  
Rừng cao-hà ở nơi tiêu của,  
Ôn lớn hay nhuần khắp dưới trên.  
Sang thuật thi thơ công dâng mây!  
Xuân thu lè điện lè dâu quên,  
Lời ngay nói với trang đồng đạo,  
Có chí thi sau cũng phải nén.

Nguyên-tông-Tộ Thầy giáo Vinh-long.

\*\*\*

Mây tòa rực rỡ dâ xây nén.  
Văn Miếu dòm coi cuộc vững bền.  
Vèn vè cung tường vui phận dưới,

Rõ ràng đạo thông của người trên.  
Ngoài vòng thi phú đều trong tường,  
Trong cuộc tư văn hả dê quên,  
Cội cù may mà còn vững chắc,  
Xin nhờ bờn biển giúp cho nén.

Trần-phát-An Thủ-bộ

\*\*\*

Tuy rằng rậm rạp hấy còn nén,  
Rày dã sùng tu gồm cung bên.  
Néo ngò cung tường dà mở dưới,  
Vèn viên rường cột lại xuê trên,  
Xuân thu trời đất đường ghi đè,  
Trở dại xưa nay hả dê quên,  
Nhẫn với vua nhơn ai đó hời!  
Ngoài vòng dòm biệt vây sau nén.

Trần-thừa-Đức, Thầy thuốc Vinh-long

\*\*\*

Bày lầu dèng hành cổ leo nén,  
Ín diện mừng nay được vững bền.  
Chánh giáo on ra cho kè dưới,  
Văn phong nhuần được giữa trời trên,  
Bờn mùa hương hỏa lồng ghi nhớ,  
Cá nước tám thành dạ chẳng quên.  
Trí loạn lè thường dâu cũng vậy,  
Hết cơn bỉ cực tới thời nén.

Nguyên-Si (Vinh-Long)

\*\*\*

Một tòa iệp đè dâ xây nén,  
Miếu-thánh từ đây mới vững bền.  
Đuốc cám trùng tân áo dà dưới,  
Ôn nhở nhà nước rộng lồng trên.  
Năm kinh rạnh rạnh công cùn tac,  
Bờn sách sờ sờ nghĩa dám quên.  
Nhẫn với sáu châu trang xữ sī,  
Một người một ít giúp thì nén.

Pan-Chau, Nguyên-chánh-Sát.

Hoa nguyên vận theo mây bài thơ trong kỳ  
nhựt-trinh số 58, (để nhóm bạn thường thu).

Bồn mùa trời đất lặng an ninh,  
Vây bạn đêm thu hóng tiết thính.  
Hứng kiền cầu thơ nhiều xữ sì,  
Thường trăng chung rượu mây tài anh.  
Trăm thiên bút vảy mừng đời thanh,  
Năm thức mây tường ứng triều lành.  
Phi bầy biển sóng dòng sóng lặn,  
Ngàn trùng non nước đượm mầu xanh.  
Thù-dâu-Mội, Đăng-phương-Trung.

\*\*\*

Mừng nay bồn biển lặng an ninh,  
Gặp lúc đêm thu hóng giò thanh.  
Rượu các lụng voi cùng bạn tác,  
Chén huynh châm chước mây em anh  
Mượn hơi Lý-Bạch ngâm câu ngọc,  
Nương bóng Hằng-Nga thường tiếc lành,  
Cán tạn bức trời cản toại chí,  
Mây từng mây bạc mây từng xanh.

Tân-Châu, Nguyễn-chánh-Sắt.

### Lời Rao

Nay có một vị qui-viên muôn bày ra một cuộc chơi cho vui, trước là có ích cho mình sau là cho anh em lặng thông đồng mà chơi cho vui với nhau, vì ý người nghỉ, nêu rành rang mà không có việc chi vui hữu ích thì át là phải sanh tệ, nghĩa là đánh bài bạc, hoặc uống rượu, hút, cho khuấy, thì sự khuấy ấy nó làm hại thêm cho mình, chỉ cho bằng kiêm đều dài khuấy lại thêm có ích thì là hon.

Vậy xin các tao-bảng qui-khách, ai có chuyện chi vui, hoặc kim hoặc cổ, thuật một hai chuyện cho vui đáng tức cười, nói cho có diễn lý, mà cầm không lặng nói tục, như chuyện nào cầm lặng nói như, thì sẽ lặng thường một mòn đó đáng 5 đồng bạc, còn thứ phi, thì sẽ lặng thường một mòn đó đáng 3 đồng,

Làm rồi thì xin viết tên mình cùng chỗ ở trên đầu mi tờ giấy rồi gián lại, như vậy thi không ai biết lặng tên ai mà bình vị; chứng châm xong rồi thi sẽ mở ra mà coi cho biết tên ai; còn chuyện nào lây thứ nhứt, thứ nhì, thi sẽ dam vào Nông-cổ cho các qui-viên nhàn làm.

Như làm xong rồi thi xin gởi cho M. Phụng-hoàn-Sang Commis à la Cie Nationale de Navigation à Saigon, rồi vị ấy sẽ chọn người tuyển duyet.

Lời kính rao cho chư Qui-Viên lặng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charner, số 95, (tục danh Kinh-lập bánh rất tốt, làm bột mì Langsa ròng, chẳng có pha, xin khi mua cho cần thận kẹo lợn bánh cửa-chèo, lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặng ngọt lắm.

Lại có bán đủ thứ rượu Lang-sa như hàng ngọt mát bồ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, sữa bò Chocolat dùng sớm mai và chiều,

Vậy như viên quan qui khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giùm người đồng ban với nhau làm cho nỗi việc lâu dài.

(PIERRE LÈ-XƯƠNG-NGẠN

Có người muôn bán một sở ruộng rất tại hạt Sóc-trăng, ruộng ấy khẩn lặng năm, đã thành thuộc rồi, huề lợi mỗi năm hơn vài ngàn giá lúa ruộng, bò phia đều rách giữa có khai kinh đã lâu, mỗi dồn dặng 4, 5 muôn lá tầu, phia rách cả dát láz rày tốt lắm, đã có hơn 30 lá dờ, chả nào cũng khả, khôi giüm ăn, có lối một miêng vườn sào sàng, ố căn nhà vừa cát sắng, bán giá nhẹ, ai muôn mua xin đến do Bồn-quán mà thương nghị.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGI là chủ nhuyt-trinch Nông-cổ-mìn-dám, có bán những trầu dực, trầu cài, và bò lầm, bò tót. Ai có muôn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà muôn trầu bò tót mà bán rẻ.

### LỜI RAO

quán tây và café mới lập tại Cho-lon, 1 Avenue Jacaréo.

Đi rao cho chư vị Viên-quan qui-khách rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có rượu ngọt mát bồ, và có cơm mới ngày hai buổi, đồ xơi dùng sạch ngọt béo, vị vẫn đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngọt kéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi lần, hòn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1, \$ 40

Giá 15 cachets ..... 15 00

Dùng trọn tháng ..... 50 00

Như muôn dùng cơm khuyn xin phải chờ ay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và qui khách muôn Yên ấm, xin tố trước dặng sữa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3. \$ 00

Còn Tôn-Viên qui-khách muôn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc dàm cưới, tân gia chi, xin dèn ối dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hêt tôi kinh xin chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người bón-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy èn tôi thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VÂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-ký.

Paul Chirc, chủ Café-Saigonnais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan qui khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt mát bồ; gỏi bún rẻ hơn chỗ khác; Cà café, sữa bò, chocai dùng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Qui vị nào thích vui chơi, xin đến chỗ người bón quốc cùng nhau, mà giúp cho tên việc.

Ngày 22 Octobre 1902.

### GIÁ LÚA GẠO

	VĨNH-LỘNG	CÓ-CỘNG	BẢN-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 88 kilos, chở đèn nhà máy.....	290	290	290
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong 1 trăm 134 cân hay là 80 kilos	2 90	2 90	2 90
700,.....	10 :	90	2 90
Vào bao sắn, khởi thuê, 20 :	15 :	2 90	2 90
Tùy theo	dân sáng và		
Gạo trắng nhà máy.....	dân sáng và		
	tốt xấu.		

### CƯU QUAN MỘT NHÓ

#### Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tay và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tam, Tú-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đồ, cảng việt, ngồi việt, mực, thước, văn vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, may may, xin rước đèn nhà, thi sẽ giúp cho, chẳng tiệt công lao, sở phí không nài nhiêu ít.

Nhà có may máy, may y phục tay và đồ tráng Annam vài tờ, ai muôn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Người dau mới mạnh, kè công việc nhiều, người hay di săn bắn, kè có chí chầu du, người hay suy nghĩ cùng kè yêu gẩy, mà muôn phục hồi nguyên lực thi phải uống thử thuốc hiệu Glycéro-kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thấy Bérenguer ở Saigon mời ve giá bồn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thi giá tam quan.

# NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trinh Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá...	6 \$ 00
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Sơn-báu.....	0 20
Tuồng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiêu.....	0 30
Tuc-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hoa Điếu-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bưu-giám cuộn thứ nhất	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bách-viên.....	0 30

Ai muôn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chố ở và tên họ rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

## NĂM NHÂM-DÂN

(1902)

NGÀY LÂU-GIÁ	THÀNG CHẤP LANGSA	NGÀY ANH	THÀNG 11 ANNAM	NGÀY LÂU-GIÁ	THÀNG CHẤP LANGSA	NGÀY ANH	THÀNG 11 ANNAM
1	Lundi.....	2	Thứ hai	17	Marcredi .....	18	Thứ tư
	Mardi .....	3	Thứ ba	18	Jeudi.....	19	Thứ năm
3	Mercredi .....	4	Thứ tư	19	Vendredi .....	20	Thứ sáu
4	Jeudi .....	5	Thứ năm	20	Samedi.....	21	Thứ bảy
5	Vendredi .....	6	Thứ sáu	21	DIMANCHE.....	22	Cứu nhứt.
6	Samedi .....	7	Thứ bảy	22	Lundi .....	23	Thứ hai
7	DIMANCHE .....	8	Cứu nhứt.	23	Mardi .....	24	Thứ ba
8	Lundi .....	9	Thứ hai	24	Mercredi .....	25	Thứ tư
9	Mardi .....	10	Thứ ba	25	Jeudi.....	26	Thứ năm
10	Mercredi .....	11	Thứ tư	26	Vendredi .....	27	Thứ sáu
11	Jeudi .....	12	Thứ năm	27	Samedi.....	28	Thứ bảy
12	Vendredi .....	13	Thứ sáu	28	DIMANCHE.....	29	Cứu nhứt.
13	Samedi .....	14	Thứ bảy	29	Lundi .....	30	Thứ hai
14	DIMANCHE .....	15	Cứu nhứt.	30	Mardi .....	1	Thứ ba
15	Lundi .....	16	Thứ hai	1	Mercredi.....	2	Thứ tư
16	Mardi .....	17	Thứ ba	2			

Saigon - Imprimerie-Libreria CLAUDE & C°.

Gérant CANAVAGGIO

NAM THU HAI 1902 - JUIN 1902

Ngày 19 Tháng 11 Năm Nhâm-Dân

Ngày 18 DÉCEMBRE 1902

# NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE.

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

## GIÁ BẢN NHƯỚT TRÌNH

Người bón-quác  
mỗi năm... 5 \$ 00  
sau hàng... 3 00  
Tại Đông-dương  
lỗi ròi Langsa  
cứu ngoại-quốc  
mỗi năm... 10 00  
sau hàng... 5 00  
Tại pháp cùng ngày Quốc 10 00

## CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ Bút LUÔNG-KHẮC-NINH  
Tự Đứ-Thúc  
Đường LAGRANDIÈRE, Sô 84.  
SAIGON.

## ANNONCES

1er Page le centimètre \$ 1 50  
2e Page le cent.... \$ 1 00  
3e. Page le cent.... \$ 0 80  
4e Page le cent.... \$ 0 60

## LỜI RAO

Ai muôn mua Nhứt-trinh, hay là in việc chỉ vào Nhứt-trinh, thi có do Bồn-quán chủ bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chờ có gởi cho ông Canvaggio nữa.

## Thương-cố luận

(tiếp theo)

Rất thương bầy nước minh chịu thiệt,  
Cũng vì mình không tường việc buôn;  
Cách dại thương có tập mới có thường,  
Nếu không át tường là không lợi;  
Khuyên bón-quác anh em xem tới,  
Đều hon thua lợi hại cho thông;  
Sanh gấp đời vặng quốc công đồng,  
Mở thương cuộc trọn báu trời đất;  
Xét cho kỳ bón phuơng nhơn vật,  
Vặng dân đều nghè nghiệp khéo hay;  
Ta ráng mà quê xin đổi lì dâng thay,  
Cho kiệp chúng dặng chen vai với chúng;  
Vì không ráng nùn mình phải túng,  
Túng thép rồi sanh thói gian tham;  
Người người đều cưu tánh cảm lam.  
Cứ mực ày mỗi ngày thêm mồi lè;  
Xin phải sợ dặng xả b้อง-xé,

CVN 53

Không lo e thác dối docal; Phận làm người cho rõ việc hê quan, Rằng lo trước rồi sau nhẹ tinh; Tuy rõ biết người không cữu vinh, Nhưng vậy mà thè cuộc miếng trường; Thành hiên xưa dạy chữ chiêu chướng, Nếu có học hầy rõ câu truyền kẽ, Hiểu như vậy còn cưu tánh tệ; Bi nở nào biết sái mà lại làm, Đạo phải thì chẳng kè chẳng ham; Đầu quay lại hay ưa hay thích, Tập tục phải là đều hữu ích; Như vậy thi lập mặt ngơ tai, Tinh mưu gian rõ thiệt đều sai; Đường ày lại sẵn lòng hiệp ý, Người thi phải rõ đều phai thi; Cách hại nhơn ích kỷ xin chừa, Vậy mà xem gần cả thầy hay ưa; Ưa lo một phận mình phú quý, Hết đòn thầy ai mà có trí; Lại sợ người vinh qui, hơn mình, Rồi khiên lo mưu hiềm thịnh linh; Tra kè dọc không lòng trắc ẩn, Muôn phú hậu lại sanh tăng nhàn; Thầy người siêng đem dạ ít ưa, Toan mưu sâu giúp vân cho vừa; Sách lời nặng thè chi trả dặng, Không trả dặng diễn viên phải bán; Thùa thè mua gom lây trộn tay, Nhản tâm thay, rồi gọi là hay; Trái đạo lý tướng minh rắng đời, Làm dặng vậy hưởng vui một buổi; Mặc lo tham quên lẽ dạy con, Bên lúc mà dấu trò vẻ non; Đề cùi lại oan đang phóng tú, Tục hay nói thiên chi nhiên sữ; Của quay vào ra lại phài chi, Đã hao tài mà đẻ tiếng khì; Cho ngu lò, nên sanh con hồn dọa, Rồi lại hỏi người minh sao lạ; Chẳng ai giàu cho trọa ba dời, Mới nghe qua chưa xét tướng rắng chơi; Nếu nghĩ lại dạo trời làm chẳng sái, Có làm phải thi di nhâm dảng phải; Hết quay ra, thi quay át trở vào, Đã biết là thè cuộc lao xao; Song phải biếu đạo trời lòng lòng,

Chờ thầy vậy tướng là dảng rộng; Má chẳng kiêu, di làm việc ản vi, Hết sái thì bị lây tiếng khì; Còn phải át khỏi mang cầu nhục, Hai cầu áy là thè gian hình ngực; Hiểu rõ rồi phải sái xin dè, Làm làm sao cho có bạn có phe; Đặng lập tách làm ngay làm phải.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DÙ-Thúc-Bản-tré.

## Tam-quốc chí tục đích

(tiếp theo)

Nói về Tào-Tháo cầm bọn Vương-tử-Phục bón người ở lại ăn tiệc cuối tối. Bốn người ấy sợ đã hết hồn, song cục chẳng đã phải ở lại. Tháo nói: « ta vốn chẳng cầm lại mà làm chi, ngặt vì có việc phải hồi, chẳng hay bón người với Đông-Thùa thương nghị việc chi? » Tứ-Phục nói: « không có thương nghị việc chi hèt. » Tháo nói: « trong tờ bạch quyền viết những việc chi? » Bợ Tứ-Phục đều chối hèt. Tháo lại dạy đòi Tán-khánh-Đóng ra đòi chứng. Tứ-Phục hỏi: « mị đâu mà ngó thầy. » Khanh-Đóng nói: « người giàu cho mày người kia, chờ sáu người ngồi một chỗ mà viết, chối sao cho dặng. » Tứ-Phục nói: « thắng thay với con thị-thiệp của Quốc-cựu thông gian với nhau, nó bị Quốc-cựu đánh, nên nó cần mà vụ cáo chủ nó, xin Tứ-Tướng chớ tin. » Tháo nói: « Kiết-Binh bì thuộc dọc hại ta, chẳng phải Đông-Thùa xi, thi là ai? » bọn Vương-tử-Phục đều nói chẳng biết. Tháo nói: « đêm nay mà chịu liệt thi ta còn dung, nếu dè việc tra ra rồi, thita khôn thứ. » bọn người Tứ-Phục đều nói, không biết việc áy, Tháo nạt kè tâ hưu bắt li bón người giam cầm. — Ngày thứ Tào-lão dẫn kè tùng nhơn qua nhà Đông-Thùa mà thăm binh. Thùa phái ra rước. Thách hỏi: « có sao đêm hôm qua ông chẳng đi phòn? » Thùa nói: « Nhơn binh chưa lành, nên chẳng dám đi, sợ e sương gió. » Tháo nói: « lý là binh lo việc quốc gia. » Đông-Thùa sững sot. Tháo nói

Quốc-cựu hay việc Kiết-Binh chẳng? » Thùa nói: « không hay. » Tháo cười rằng: « Quốc-cựu sao lại chẳng biết. » Lại kêu kè tâ hưu dẫn Kiết-Binh đến cho Quốc-cựu giải bệnh. Đông-Thùa sợ hãi chẳng cùng, tức thi hai mươi ngực tốt xô Kiết-Binh đến trước sân. Kiết-Binh cầm măng Tào-Tháo là dứa nghịch tặc. Tháo chỉ Kiết-Binh mà nói với Thùa rằng: « người này đã khai bạn Vương-tử-Phục bón người, ta bèt giam hết rồi, còn mày người nữa chưa bắt dặng. » nói rồi lại hỏi Kiết-Binh rằng: « ai khiên người đèn mà thuỷ ta, phải mau chỉ ra. » Bình nói: « trời khiên ta đèn giết dứa nghịch tặc. » Tháo giận dạy quân đánh nát cả mình không chừa chỗ nào. Đông-Thùa thè vậy xòn xang ruột như dao cắt, Tháo lại hỏi Bình rằng: « người nguyên khí trước dù mươi ngón tay, nay sao còn có chín mà thôi? » Bình nói: « cắn nát mà thè, thè giết dứa quốc tặc. » Tháo dạy quân đam dao và trước sân chặt đứt hết chín ngón tay, lại nói: « chặt hết một lần, dặng cho người thê. » Bình nói: « ta hảy còn miệng, ăn dặng dứa giặc, hảy còn lưỡi; cũng chưởi dặng dứa giặc. » Tháo lại dạy quân cắt cái lưỡi đi. Bình nói: « hoan dã, vì nay ta chịu cực hình không nói tên phải chịu khai, vậy thi xin mở trói cho ta khai. » Tháo nói: « mở ra ta lại lo gì. » bèn dạy quân mở trói. Bình đứng giậy, dạy mât vào phía Bắc-khuyết mà lạy và nói rằng: « i chẳng vì quốc gia mà trừ dặng dứa giặc, e cũng tại nơi thiên sô. » lạy rồi bèn gieo mình vào thêm đá mà thác. Tào-Tháo dạy mìn thè mà làm hiệu lệnh. Lúc ày dời vua An-nan năm thứ 5, tháng tư.

Tào-Tháo thè Kiết-Binh dã thác, bèn dạy tâ hưu dẫn Tân-khánh-Đóng đến trước mặt rồi nói rằng: « Quốc-cựu nhìn biết người áy chẳng? » — Thùa cà giận nói: « thắng dày tròn ở đây, ta phải giết nó. » Tháo nói: « là thù cáo kè mưu phản, nay đèn đài lung, ai dám giết dặng. » Đông-Thùa nói: « Tứ-Tướng có chi mà nghe lời dứa dày iờ làm vậy? » Tháo nói: « Bọn Vương-tử-Phục ta đã giam cầm, đều chịu khai minh

bach, người còn chối cái sao? » bèn kêu kè tâ hưu bắt Đông-Thùa, rồi khiên kè tùng nhơn xông thẳng vào phòng của Đông-Thùa lục xét dặng y dài chiêu và tờ nghĩa-trạng; Tháo xem rồi cười rằng: « bọn chim chuột sao dám như vậy. » rồi khiên quân bắt cả nhà Đông-Thùa chẳng kì lớn nhỏ, thày đều giam cầm, chẳng cho sót một người.

Tháo vê phu lầy y-dái-chieu và nghĩa-trạng ra cho bọn mưu sĩ coi, rồi thương nghị muôn phè vua Hiền-Đè mà lập vua khác lên.

Vì hàng đơn chiêu đã hèt trường, Một bức minh thơ giây họa ương.

Chưa biết vua Hiền-Đè tánh mạng thế nào, và nghe bài sau phân giải.

HỐI THỦY HAI MIROT BỘN.

Dứa giặc làm hung giết Qui-Phi, Hoàng-Thúc thua chạy đầu Viên-Thiệu.

Nói về Tào-Tháo thè y-dái-chieu, bèn thương nghị với bọn mưu sĩ, muôn phè vua Hiền-Đè di, dặng chọn người có đức mà lập. Trình-Giác cang rằng: « Minh-Công mà dặng! » oai chèn bôn phượng, hiệu lệnh trong thiên hạ ày là cũng vì lây danh hiệu nhà Hán mà làm có, nay chư hâu chưa bình, mà mòng toan việc phè lập, thì ắt dày mồi binh. » Tháo bèn khóc. Rồi dạy đam bọn Đông-Thùa nấm người và hèt thầy cả nhà lớn nhỏ ra các cửa xữ trấn. (Tính hèt thầy những người bị chém, bón bèt trăm người), trong thành quan dân, xem thè đều rơi nước mắt.

Nói về Tào-Tháo dã giết bọn Đông-Thùa rồi, mà chưa hèt giận, dai gươm vào cung mà giết Đông-qui-Phi, (Nguyên-Qui-Phi là em Đông-Thùa, vua rất yêu, nên dã có thai dặng năm tháng). Ngày ày vua ở sau cung với Phục-hoàn-Hậu, đang riêng luận việc Đông-Thùa tên nay sao chưa nghe tin tức; bòng thày Tào-Tháo dai gươm vào cung, mặt có hơi giận; vua cà kinh thét sặc. Tháo nói: « Đông-Thùa mưu phản, bê hả bay chẳng? » Vua đáp rằng: « Đông-Trác dã bị giết rồi. » Tháo nói lớn lên rằng: « không phải Đông-Trác, ày là Đông-Thùa. » vua rung rẩy m

dáp rằng: « Trảm thiệt chẳng hay. » — Thảo nói: « Cần tay viết chiêu quèo rồi sao? » vua không lời đáp lại. Thảo nạt kè tă hưu bắt Đông-Phi dèn. Vua thưa rằng: « Đông-Phi có thai dã năm tháng xin Thừa-tướng thương xót. » Thảo nói: « nêu trời chẳng khiêu lậy việc này ra, thì ta đã bị hại rồi; há dễ đưa con gái này lại mà làm họa ngày sau cho ta sao. » Phục-hoàng-Hậu thưa rằng: « Xin cảm noi lãnh cung, đợi thai saph rồi thì giết cũng chẳng muộn chí. » Thảo nói: « ý muốn đe giòng nghịch này dặng báo cừu cho mẹ nó sao? » Đông-Phi khóc mà thưa rằng: « xin cho tôi thác cho toàn thây; kéo dể bộc lộ. » Báo dạy dam lụa trắng dèn trước mặt. Vua khóc nói với Đông-Phi rằng: « Khanh xuồng dưới chín suối rồi xin chờ oán trảm. » nói rồi nước mắt chảy như mưa; Phục-Hậu cũng khóc. Thảo giận nói: « Còn làm theo nết dòn bà sao. » Bên nạt quân vò sỉ dàn ra ngoài cửa cung giết thác.

Báo dẫn quan Giám-cung rằng: « từ rày về sau, như có kè ngoại thích tôn tộc, chẳng vưng chì của ta mà chuyên vào cửa cung thì chém; nêu ngăn giữ chẳng nghiêm thi tội cũng đóng. » Lại đặt kè tam phúc ba ngàn người làm Ngự-lâm-quản, khiên Tào-Hồng thông lanh đe phòng tra xét.

Thảo nói với Trinh-Giục rằng: « nay tuy giết bọn Đông-Thừa rồi, còn Mả-Đặng với Lưu-Bị cũng trong sô đó, chẳng khá chẳng trù. » Trinh-Giục nói: « Mả-Đặng dồn binh nơi Tây-lương, chưa nêu khinh mà đánh, phải gởi thư mà vò vé làm cho va đừng sánh nghỉ, rồi dụ vào Kinh-sư mà giết đi thi moé-xong; Còn Lưu-Bị nay đang ở Từ-châu sắp đặt mà làm thè ký giác, thè cũng chẳng nêu khinh mà đánh; huon nay Viên-Thiệu, đóng binh nơi Quán-dô, nêu ta qua phía Đông mà đánh Lưu-Bị, thì va phải cầu cứu nơi Viên-Thiệu, thì Thiệu át nhọn trông mà đánh Hứa-dô, thì lây chi mà ngăn trở. Thảo nói: « không phải; Lưu-Bị là nhọn kiệt, nêu nay không đánh, đe nén vây cánh rồi, thì khó mà trừ dặng; Viên-Thiệu tuy mạnh, mà bay nghỉ xi không quyết, thi có dù chỉ mà lo. » Lúc

dang nghị, thì Quách-Gia ở ngoài bước vào Thảo hỏi rằng: « Ta muôn qua phía đông đánh Lưu-Bị ngặt ngại vì Viên-Thiệu, tính làm sao? » Gia nói: Thiệu tinh chậm mà hay nghỉ, còn bọn mưu-sĩ đều bay gank ghê nhau, thì có dù chỉ mà lo, nay Lưu-Bị mới chỉnh quân binh, lòng chúng chưa phục Thừa-tướng dồn binh di đánh, một trận thi xong. » Thảo cả mừng nói: « Hiệp ý ta lắm. » Bên dày đại quân hai mươi muôn, chia làm năm đạo đánh Từ-châu.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

## Kiến ngại bắt vi, bi thè sự hè

(tiếp theo)

Bà già hết nước túng phải thôi đòi, ngồi coi ta thảm. Ôi thôi! Có phải con nhà An-nam không từng thao cách buôn bán, thì phải bị người dị quốc hiếp dập như vậy. Không biết những người đồng quán có nhớ chủ thò tǔ hổ bi, vật thương kỳ loại hay không? Chó như bốn phận tro bụi như tôi thây một người nhà quê nước mình, không từng trải, phải bị ăn gian hai cắt bac thì tì như 10 người hết hai đồng. Trong Nam-kỳ chúng ta có dư ba triệu người. Như từng trải chó đổi lầm là năm bảy muôn người, còn lại hai triệu mày thì bị gian lận biết bao. Như vậy thì còn phản nhiều làm cho dị quốc hưởng nhờ; biết khổ là dường nào!!!

Thày việc dời tận con mắt, nghe thâu lõ tai chừng nào thì yên lòng sao dặng bờ biển nhơn quân tử ơi!!

Đèn chừng lên bờ thày bà già, yêu duỗi ôm gói xách đồ tốn tèn bước di buôn nghiên, thày rát thảm thương; nhưng vây mà may có người bộ hành hảo tâm kêu cho một cái bạc mà di ăn cơm. Kè luồn vào quán nghỉ ngơi; tôi mới bày chuyện ày mà nói với một tên bộ hành ở Bên-tré, đâu cũng có một chè chèc ngồi gần biêt tiêng An-nam dồi; mới nói cái lầy chuyện trò hối lâu, rồi chèc đốm đức rằng: Ai biêt An-nam dại, không

tính toán buôn bán cách thè làm ăn, cả thè như người ta vậy, mà dực mồi lợi, không phải không có dù tiên buôn lúa không bạc mua tàu, không bạc dù lập bằng nát tiêm kia, tại không bùn nhau cho dèn, đe ai lo này, cui cui năm tôi làm lợi cho người ta hưởng thi chịu; không phải một mình các chủ đánh các mồi lợi của An-nam; còn như các dược khác lại làm sao? — Người ở Bên-tré trả lời rằng: An-nam chẳng phải không biết như nị nói, song chưa từng chưa quen cách lùn biệp, sợ hùn mình với mình không quen công chuyện làm, còn làm với chèc thì nó ăn gian. Mới đây thấy Cai Bảo-Đức Bên-tré hùn với một người chèc quen lớn với nhau mươi mày năm, mà nó còn ăn gian non hai ba ngàn thay; làm sao cho dặng; een An-nam với An-nam thì tình buôn chưa bông thao. vì vậy nên An-nam chưa làm, để đợi người, từng thao bày đầu-sao lại không biết làm ăn như người nước nị mà nị sinh phách nói An-nam dại. — Chú chèc nói: — nị nói An-nam khôn, khôn là chè nhau, nị hành nhau, tham vặt nói lão, làm bộ tòa khang; không dồi mà nói mình dồi, không hau mà trưởng mình giàu, học vừa biết chữ không đầu hay chữ lầm. Nị thày trong Dinh-bản chí lược nói sao? Mày thuở An-nam trong nhau, lo cho nhau như các nước nị; ai lo cho nay, nị phân bi sao dặng. thày hai dèn đòi co; tôi dèn người ở Bên-tré, thời nói làm gì nura, coi bộ chèc muôn nói tôi, té ra mình ghen nó phanh việc mình không sợ xâu hổ bay sao? Tôi dèn cũng thôi.

Chừng về đèn nhà nghỉ tối buôn tanh, tèn tuối vê dầu. Hén gì có câu của Ông-phù-Ba rằng: « thâm tinh nào dè nước tròn » thời biết bao giờ mà đua chen cho với người ta sự bá han chi nghệ cơ đời này, bày chử, thì mới là nỡ mày với non sông.

sân thày trong Nông-cổ có lòng lo lắng luận, thương mồi cho người đồng quốc, tôi viết lệu khêu theo tiếng quê mìn,

các công việc thày trước mắt thiêt như vậy, gởi cho Nông-cổ nhựt-báo in ra, dặng người có hương què vức xét nghỉ dặng làm làm sao cho nước mình khỏi ai kém thúc.

Ôi thôi! « Ta hổ thè sự, khô tai tao phùng. »

CHUNG

Cái-váng: Nguyễn-tây-Hiên đặt dân.

## Trứng gà trứng vịt đê lâu

Không hối không vữa.

Ở vườn, đồng con nhà làm ăn thường nuôi gà nuôi vịt nhiều, khí dè rộ trứng ăn không hết, đem ra chợ mà bán. Bán dặng tiền chẳng nói làm chi, bằng không cũng phải bán, đê lâu không được.

Có nhiêu cách người ta bày biếu và nhà tôi cũng thi nghiệm rồi, đánh đê trứng gà trứng vịt được lâu. Tôi xin biến ra đây cho ai ăn bùa nay biết lo bùa mai, coi cho biết cũng là một điều cùi gia nhựt dụng hưu ích. Cách chẳng phải khó, cũng chẳng tốn hao chí lầm.

Cách thứ nhất. — Dán lây tro nhỏ trong bếp, đánh nước muối cho thiệt mắng, trộn lại với nhau đặt đặt, như hổ tò vánh gạch, lây bồ ày mà dập chung quanh từ trứng cho dèn, rồi sắp vò lu vò vò dè vây bao lâu cũng không vữa không hối. Chừng muôn ăn phải luột mà ăn.

Cách thứ nhì. — Hoặc lây nước tro tàu, hay là nước tro gi của mình cho thiệt mắng, trộn với với bột mà làm hổ, thi đê lâu không vữa mà lại chia dì, muôn ăn khởi luột.

Cách thứ ba. — Sắp trứng gà trứng vịt vào vò vào tìn, rồi nâu nước muối cho thiệt mắng, đe người mà dò vò, trước khi dò nước muối phải kiêm dò gai trứng xuống cho thiệt chắc, dừng cho trứng nổi. Hết nỗi thi phải thái; chừng ăn phải luột.

Nam-Song liêu nữ

## Tương tàu nước mắm tàu

Hắc xi dầu.

Cách làm các vật này cũng dễ, song người Annam ta hay đem tiền mua, ít hay muôn làm, một là thẳng mảng bò qua, hai là chưa từng.

Vậy tôi xin biến cách làm ra đây để gia

đụng, ai muôn làm thì làm cho khỏi mua mắc.

1º Đậu-nành pan-rối nấu cho thiệt mềm, vớt ra banh dẻ cho nguội cho ráo, rồi rát bột mì vở cho đều, một cân đậu nấu canh bột thì vừa, trộn trộn rồi banh ra mỏng, để ú chưng ba ngày cho nó lên meo. Rồi bò vở tháp, nấu nước muối dỗ vào vừa thiếp thiếp. Phoi nồng chưng hòn bón mươi ngày thì ăn được.

2º Tương tới kỳ ăn được thì đặt ống mà rút nước ra, kêu là nước mắm tàu, Hết nước thì dỗ nước muối nâu khác vở, chẳng nên rút lây nước mắm tàu tới ba lần, vì tương hắt ngọt và phải hư.

3º Hòa mật ui với nước mắm nhứt thì là làm ra hắc xi dầu.

Nam-Song tiêu nử.

## Lời Rao

Nay có một vị quí-viên muôn bày ra một cuộc chơi cho vui, trước là có ích cho mình sau là cho anh em dặng thông đồng mà chơi cho vui với nhau, vì ý người nghỉ, nêu rành rang mà không có việc chi vui hữu ích thì át là phải sạch sẽ, nghĩa là đánh bài bạc, hoặc uống rượu, hút, cho khuây, thì sự khuây ấy nó làm hại thêm cho mình, chỉ cho bằng kiêm đều dải khuây lại thêm có ích thí là hơn.

Vậy xin các tôn-bằng quí-khách, ai có chuyện chí-vui, hoặc kim-học cò, thuật một hai chuyện cho vui dặng tức cười, nói cho có diễn lý, mà cảm, không dặng nói tục, như chuyện nào chàm dặng thứ nhứt, thì se dặng thường một món đồ dặng 5 đồng bạc, còn thứ nhì,

thì se dặng thường một món đồ dặng 3 đồng. Làm rồi thì xin viết tên mình cùng chỗ ở trên dấu mì tờ giấy rồi gián lại, như vậy thì không ai biết dặng tên ai mà bình vị; chứng chàm xong rồi thì se mở ra mà nói cho biết tên ai; còn chuyện nào là thứ nhứt, thứ nhì, thì se dam vào Nông-cổ cho các quí-viên nhàn làm.

Như làm xong rồi thì xin gửi cho M. Phụng-hoàn-Sang Commis à la C. Natioale de Navigation à Saigon, rồi vì ày sẽ chọn người tuyển duot.

Lời kính rao cho chư Quí-Viên dặng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charner, số 93, (tục danh Kinh-lập) bánh rất tốt, làm bột mì Langsa rộng, chảm có pha, xin khi mua cho cần thận kèo lộn bánh của chèc, lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặng ngọt lắm.

Lại có bán đủ thứ rượu Lang-sa như hạng ngọt mát bồ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, súra bò Chocolat dùng sém mai và chiêu,

Vậy như viễn quan quí-khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho nên việc lâu dài.

(PIERRE LÈ-XƯƠNG-NGÂN)

Có người muôn bán một sở ruộng, rất to tại hệt Sóc-trăng, ruộng ây khản dặng 13 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn giá lúa ruộng, bờn phía đều có rạch giữa có khinh dã lầu, mỗi kỵ dông dặng 4, 5 muôn lá tầu, phia rạch-cái dắt lát ráy tốt lắm; dã có hơn 30 tá diện ờ, chù nào cũng khá, khởi giüm ăn, có lập rót một miêng vườn sẵn sàng, 5 cấn nhà vựa cát sắng, bún giá nhẹ, ai muôn mua xin đến do Bồn-quán mà thương nghị.

## LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Cho-lon, đường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viễn-quan quí-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngọt mát bồ, và có cơm lát mì ngày-hai buổi, dỗ xơi dùng sạch và ngọt béo, vị vân đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dấm đồ ngọt chèo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,50 franc

Giá 15 cachets ..... 15 centimes

Dùng trọn tháng ..... 50 franc

Như muôn dùng cơm khuyn xin phải cho bay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuyn kẻ theo từ món.

Tại khách-lâu có hai cái salons riêng, rộng rãi, đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và quí-khách muôn Yên ấm, xin tờ trước dặng và soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3,50 franc

Còn Tôn-Viên quí-khách muôn đặt, hoặc bánh mì, hoặc tiệc dám cưới, tân giao chi, xin đèn dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người ta-quốc. Đã biết voi dâu cũng sự vui, duy tôi thì cầm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.  
Cựu Bộ-thiền của quán Phá-Soái-Nam-kỳ.

Paul Chiếc, chủ Café-Saigonais tại đường Adran, số 101, rao cho chư-vị viễn quan quí-khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán thứ rượu Langsa ngọt mát bồ; bán rẻ hơn chỗ khác; Có café, súra bò, Chocolat dùng sém mai và chiêu; lại có ống nghỉ ở từng trên sách sè. — Tôn-va, Quí-vị nào thích vui chơi, xin đến người bồn quoc cùng nhau, mà giúp nên việc.

Ngày 22 October 1902.

### Giá Lúa Gạo

	VĨNH LONG	GÒ CÔNG	BÁI XÃU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chỗ đèn-nhà máy.....	2890	2890	2890
Gạo lức nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc 134 cân hay là 60 kilos, trong 1 trăm 700.....	2 90	2 90	2 90
Vào bao sắn; khởi thuê.....	2 90	2 90	2 90
Tùy theo	2 90	2 90	2 90
Gạo trắng nhà máy.....	dần sảng và tỏi xâu.		

## CƯU QUAN MỘT NHÓ

### Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÊ SÔNG BẾN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tú-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cảng viết,笔记, mực, thước, vân vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có súra tủ-sắt, mây may, xin rước đèn nhá, thì se giúp cho, chẳng tiếc công lao, sò phi không nài nhiều it.

Nhà có may mây, may y phục tay và đùi trắng Annam vải tốt, ai muôn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Tại Thủ-dức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhựt-trinh Nông-cổ-mìn-dàm, có bán những trầu dực, trầu cái, và bò lầm, bò xe tót. Ai có muôn mua những vật ày dể dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ày mà mua. Trầu bò tót mà bán rẻ.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sò giá...	6 \$00
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60.
Tuồng Sơn-hậu.....	0 20
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0 30
Túc-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Biểu-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bưu-giám.cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chở ở yá tên họ cho ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM-DÂN  
(1902)

NGÀY LANGSA	THANG CHẠP LANGSA		THANG 11 ANNAM		THANG CHẠP LANGSA		THANG 14 ANNAM	
	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	
1	Lundi.....	2	Thứ hai	17	Marcredi.....	18	Thứ tư	
2	Mardi .....	3	Thứ ba	18	Jeudi.....	19	Thứ năm	
3	Mercredi.....	4	Thứ tư	19	Vendredi.....	20	Thứ sáu	
4	Jeudi .....	5	Thứ năm	20	Samedi.....	21	Thứ bảy	
5	Vendredi.....	6	Thứ sáu	21	DIMANCHE.....	22	Chủ nhật.	
6	Samedi .....	7	Thứ bảy	22	Lundi.....	23	Thứ hai	
7	DIMANCHE.....	8	Chủ nhật.	23	Mardi.....	24	Thứ ba	
8	Lundi .....	9	Thứ hai	24	Mercredi .....	25	Thứ tư	
9	Mardi .....	10	Thứ ba	25	Jeudi.....	26	Thứ năm	
10	Mercredi .....	11	Thứ tư	26	Vendredi .....	27	Thứ sáu	
11	Jeudi .....	12	Thứ năm	27	Samedi .....	28	Thứ bảy	
12	Vendredi .....	13	Thứ sáu	28	DIMANCHE.....	29	Chủ nhật.	
13	Samedi .....	14	Thứ bảy	29	Lundi.....	30	Thứ hai	
14	DIMANCHE.....	15	Chủ nhật.		Mardi.....	1	Thứ ba	
15	Lundi .....	16	Thứ hai	30	Mercredi.....	2	Thứ tư	
16	Mardi .....	17	Thứ ba	31				

Saigon. — Imprimerie-Librarie CLAUDE & C°.

Gross CANAVAGGIO

NĂM THỨ HAI. — SỐ THỨ 70

NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM NHÂM-DÂN

NGÀY 25 DECEMBRE 1902

# NÔNG-CỔ MÍN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE.

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Người bón quác  
một năm.. 5 \$00  
sáu tháng. 3 00  
Tại Đông-dương

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LUÔNG-KHẮC-NINH

Tự Dú-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.

SAIGON.

ANNONCES

1er Page le centimètre	\$ 1 50
2e Page le cent.....	\$ 1 00
3e Page le cent.....	\$ 0 80
4e Page le cent.....	\$ 0 60

Tại pháp cùng ngoại quốc 10.00

## LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chỉ vào nhựt-trình, thì cứ do Bồn-quán chủ bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

## Thương cõi luận

(tiếp theo)

Nêu chánh luận đạo trời khó cãi,  
Vật chẳng đồng lè ày tự nhiên;  
Nhưng làm người phải ráng cho siêng,  
Đặng nghị nghị so do đèn lợt;  
Phải cho biết phán bì đều xàu tôi,  
Phải cho hay đua sánh việc hơn thua;

Có lý chí cả xú đều biết sám biết mua,  
Không lẽ lại trọn nhà bêt, quên buôn quên bán;  
Trong sáu tinh nhiều người sáng láng;  
Cũng rõ rằng xú tốt trời thương;  
Cho sanh vào nơi chô ruộng vườn,  
Không hại dẽ những đều bảo lụt;  
Tuy là ở trong miên Trấn tục,  
Xem cũng bằng tiền kiền Đào-nguyên;  
Bởi vì người không gân làm siêng,  
Cho nên mới chịu bê nghèo khổ;  
Người nhỏ lớn trè già ắt rõ,  
Đất Nam-kỳ rộng rải thè làm ăn;  
Lúa gạo, và cùi nứóc ai bắng,  
Thêm lùm cá rau dưa chời chờ;  
Trong bùn tiết hai mùa không bồi.  
Huê trái đều rực rỡ, dây hành;  
Khi tiết trời mưa thuận gió thoảng,

Người đi nòi bỏ qua chẳng kè;  
Có hóa dục giúp cho đều đà;  
Vi không lo, nên khó cho mình;  
Thầy rõ ràng đâu nòi làm thinh;  
Cũng bời tiệc của trời giùm cho thè;  
Có luận biện lè nên đều tệ.  
Người lai rằng lời gió tiếng mây;  
Ai ai đều trí tưởng là thầy,  
Không muốn xét đều chi phải quay;  
Cũng vì vậy nên xa ít nghe gần ít thấy;  
Bởi tánh người tự phụ tự dinh,  
Người tri xưa thông thuộc sữ kính;  
Hãy còn nhỏ khiêm-dinh mảng-tồn,  
Kê từ thuở ấm dương hồn dộ;  
Thái cực sanh trời đất định ngôi,  
Muôn vật hòa cây cỏ sanh chồi;  
Đời lâu, xuông mờ mang rộng lớn,  
Người cùng thú tranh hoành dữ tợn;  
Mạnh nhau đều đua sức hơn thua,  
Loài cỏ sanh người dặng bậc vua;  
Bởi dặng vạy nên Tam-tài đứng chót,  
Bôn ngàn mây năm dù chẳng sót,  
Thánh trước sanh đạo lý vè bày;  
Xét mà coi người thiệt đồng bay,  
Khác hòn vặt là rò Tam cang Thường-nsù;  
Lúc còn dại ở rừng ở rú,  
Biết lập bày kiêm lửa kiêm cây;  
Còn dang khờ chưa biết chủ biêt thấy,  
Mà sắp đặt có nhà có nước;  
Người xưa thiệt lòng hay bắt chước,  
Nhờ vạy nên đạo lập rộng dài;  
Ta nay lành, chẳng kê đèn ai,  
Bởi ày khiên lòng sanh hẹp vắn;  
Xin xét việc gương bày đã sẵn,  
Vì người xưa là họ Hữu-Sào;  
Chẳng tiếc công gát ở cho cao,  
Đặng lập thê dờ người đóng loại;  
Vì bời sợ thủ rừng làm hại,  
Người lúc khờ thầy phải cùn theo;  
Bởi nghe theo nên khởi bị nghèo;  
Vì dặng sự cùn mới lụ-khon,  
Toại-nhơn-thị gấp thời lợn xộn;  
Đua vật rừng ăn sông ở hang,

Người sanh ra có tri minh-quang;  
Thầy Sao hỏa giữa kẽ Sao mộc,  
Mỗi tiém kiêm chẳng nài khó nhọc;  
Đặng lửa rồi dạy nau dạy ném,  
Xem người xưa tánh từ diệu mềm;  
Vì biết phải hóa nhau thiêt đê,  
Nêu lúc ày người mà tánh tê;  
Phải mặt ai, đâu quay cũng mãi ai  
Đều ngày nay có dao chí dài;  
Còn một bát chung cũng thu dù;  
Nêu như vậy người còn ủ ử;  
Ất phải là, lộn lao với vật rừng;  
May nhờ xưa người chịu thuận vưng;  
Phải đạo lý thi vừa nhau hiệp sức,  
Luận cho kỷ luận rồi lại túc;  
Tức vì ai chẳng xét gương xưa,  
Khuyên một đều phải lây, quay chừa;  
Ay mối thiêt noi theo dằng cả.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DŨ-Thúc Bên-tr

## Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Tao-Tháo phản binh năm đạo qua đánh Tứ-châu, kê tè tác thám, dặng về Tứ-châu phi báo; Tôn-Càn trước qua Hạ-bì báo cho Quang-Công hay, rồi qua Tiêu-báy báo với Huyền-Đức; Huyền-Đức với Tôn-Càn lời kệ rằng: việc này phải cầu cứu noi Viên-Thiệu, thì mới giải nguy dặng. Nói rồi Huyền-Đức mới làm một phong thơ sai Tôn-Càn qua Hà-bắc. Cán đèn Hà-bắc, vào ra mắt Diên-Phong trước và nói việc cầu cứu, xin Diên-Phong giặc vào. Phong bèn dẫn Tôn-Càn vào ra mắt Viên-Thiệu rồi dưng thơ lên, bày Viên-Thiệu binh dung già dượi, áo mảo chẳng sưa. Diên-Phong hỏi rằng: « Chúa-Công hôm nay sao vậy? » Thiệu nói: « nay ta gần thác rồi ». Phong nói: « Chúa-Công có chi mà nói vậy? » Thiệu nói: « ta có năm đứa con, duy đứa nhỏ hết thi dẹp

y ta lâm, nay nó dâu ghè ngựa, chẳng biệt sông thác thè nào, thì ta còn có lòng nào mà lo việc khác dặng sao. » Phong nói nay Tao-Tháo qua phía Đông đánh Lưu-huyền-Đức thì thành Hứa-xuong đã trống, nêu dam nghĩa binh, nhọn trống mà đánh vào, trên thi bão dặng linh Thiên-Tử, dưới thi cùu dặng muôn dân, cái cơ hội ày chẳng phải dễ mà dặng đâu, xin Minh-Công xét lại. » Viên-Thiệu nói: « ta cũng biết ày cũng là bước bay, ngắt vì lồng ta oán hờ, e việc chẳng lợi chặng! » Phong nói: « việc chi mà oán hờ? » Thiệu nói: « trong năm đứa con, duy một mình nó sanh ra rất lạ, thoản có sơ ngũ, thi mang ta còn gì. » Bên quyết ý chặng khẩn phát binh, lại nói với Tôn-Càn rằng: « người về ra mắt Huyền-Đức, phải nói bối có ày, nên giúp nhau không dặng, thoản có việc chi không xứng ý, thi qua mà nương nơi ta, ta sẽ có thè mà giúp dặng. » — Diên-Phong cầm gậy dông dắt mà nói rằng: « mày khi mà dặng gặp diệp làm vây, lại nhọn lây cái bịnh con, nít mà bỏ cơ hội này, thi việc lớn hét rồi, nêu tiệc thay! » giậm chung than dài mà trở ra.

Tôn-Càn thấy Viên-Thiệu chẳng khẩn phát binh, phải suốt đêm trờ về Tiêu-báy ra mắt Huyền-Đức, và nói lại việc ày cho Huyền-Đức hay. Huyền-Đức cả kinh nói: « Nếu vậy, thi tính làm sao? » Trương-Phi nói: « Đại-Ca chờ lo, binh của Tháo ở xa mà đến, àt là một mồi, ta nhọn lục, mời đèn, mà cướp trại và trước, thi àt phá Tao-Tháo dặng. » Huyền-Đức nói: « vốn tướng người là một đứa-dòng phu mà thôi, ngày trước bắt Lưu-Đại cũng biết dụng kè, nay lại dụng chước này cũng là nhầm binh pháp. » Bên nghe theo lời, phản binh cướp trại.

Nói về Tao-Tháo, kéo binh qua Tiêu-báy, lúc đang di, có trận gió thổi dèo, bỗng nghe một tiếng reo vang, giò thổi gảy cây cờ nha-kỳ; Tháo truyền lệnh dừng binh, nhóm chúng mưu hồi việc dữ lanh. Tuân-Vực nói: « gió hướng

nào, thổi gảy cây cờ gì? » Tháo nói: « gió hướng Đông-nam thổi dèo, gảy cây cờ nha-kỳ, cờ lùi xanh, vàng hai màu. » Vực nói: « chẳng có việc chi, đêm nay Lưu-Đại dèn cướp trại. » Tháo gặt dầu. Bỗng có Mao-Giới vào ra mắt Tao-Tháo rằng: « mới vừa gió Đông-nam thổi gảy cây cờ nha-kỳ, Chúa-Công lây làm lành dữ thè nào? » Tháo nói: « ý các ông làm sao? » Mao-Giới nói: « ý chúng tôi thì chắc đêm nay có người dèn cướp trại. » Tháo nói: « trời đã làm điểm cho ta hay, thi phải dự phòng. » Bên phản binh làm chín đội, cho một đội tới trước giòi lập dinh trại, còn baos nhiêu thì chia ra tam phia mai phục. Đêm ày trăng mờ mờ; Huyền-Đức bên tả, Trương-Phi bên hữu phản binh hai đạo kéo tới, dè Tôn-Càn giữ Tiêu-báy.

Nói về Trương-Phi, lây làm dắt kè, dàn binh kí tới trước, xông vào trại của Tao-Tháo xem thay lặn lè chẳng có bao nhiêu người ngựa, bón phia lửa dậy sáng lòa, tiếng hét vang dấy, Phi biết mình trúng kè, liền mau lui ra; phia Đông Trương-Liêu, phia Tây Hứa-Trù, phia Nam Vu-Cảm, phia Bắc Lý-Điện phia Đông-nam Từ-Quán, phia Tây-Nam Lạc-Tần, phia Đông-Bắc Ha-hầu-Đôn, phia Tây-Bắc Ha-hầu-Huyền bón phia binh mà giết dèn,

Trương-Phi tè xông hữu dut, trước ngắn sau dò; bao nhiêu quân binh, đều nguyễn quân thù hạ cù của Tao-Tháo, nay thấy sự thè dâ gập bén dầu Tao-Tháo hết. Trương-Phi đang lúc ngắn dò, lại gập Từ-Quán áp dèn đánh một trận, phia sau Lạc-Tần lai cảng dèn, Phi đánh nhau tiém dường pha vây mà chạy, chín cùn theo cõi vãi mươi quân kí, muôn trờ về Tiêu-báy, thi dảng di dâ ngắn rồi, muôn về Tứ-châu, Hạ-bì, thi lại e-binh phục của Tao-Tháo, lui tới không dảng, bèn chạy thẳng lên núi Mang-djeh-Son.

Nói về Huyền-Đức dàn binh vừa dèn cùa trại, bỗng nghe tiếng la hép van dây; phía sau xông ra một đạo binh chặn hết nứa binh mà của Huyền-Đức, Hạ-hầu-Đôn lai dèn. Huyền-Đức, pha vây mà chạy, Hạ-hầu-Huyền

cảng theo ; Huyền-Đức doai lại thì thảy còn theo, có ba mươi quân kỵ, muôn mươi chạy về Tiêu-bái, lại thảy trong thành Tiêu-bái lừa dại, muôn về Tứ-châu, Hạ-bì, lại thảy binh của Thảo đầy núi lấp nội ugán dồn dảng di ; Huyền-Đức nghỉ rằng, « nay đã không dảng mà về ; tưởng lại, Viên-Thiệu khi trước có nói, thoản như việc không rứng ý, thi qua mà dầu va, vậy thi nay là qua đó mà nương dờ, rồi sau ta sẽ toàn mưu khác. » Bèn chạy thẳng qua Thanh-châu, lại gặp Lý-Điền dồn dảng ; Huyền-Đức giục ngựa ruồi dung chạy qua phia bắc ; bao nhiêu binh kỵ theo, đều bị Lý-Điền bắt hết.

Nói về Huyền-Đức một người một ngựa, chạy qua Thanh-châu, một ngày đi dặng ba trăm dặm, chạy đến thành Thanh-châu kêu cửa ; kè giữ cửa hỏi tên họ rồi vào báo lại với quan Thủ-Sử. (Nguyên quan Thủ-Sử ấy là con lớn của Viên-Thiệu, tên là Viên-Đàm.) Đàm vốn hay kinh phục Huyền-Đức, nay nghe Huyền-Đức đều, liều mồ cua ra rước, mời vào công quán, hỏi thăm duyên do. Huyền-Đức nói việc bại binh, nay ý muôn dèn mà nương thân. Viên-Đàm bèn dè Huyền-Đức ở nơi công quán, rồi gởi thư về cho cha là Viên-Thiệu hay, lại sai binh mà hộ tống Huyền-Đức đều cưa ái Biuh-nguyễn ; Viên-Thiệu bón thấu, dàn chúng ra khỏi thành ba mươi dặm nghinh tiếp Huyền-Đức. Huyền-Đức bái tạ. Thiệu mau đáp lễ và nói rằng : « vì hôm trước con tôi nó đau, cứu giúp nhau không dặng nên trong lòng tưởng áy, nay chẳng an, nay may mà dặng thày, mới phò linh hoài vọng. » Huyền-Đức nói : « tôi là kè cõi cùng, muôn dẫu làm kè mòn hạ dã lầu, hém vi chưa gấp cơ duyên, nay thua Thảo-Tháo, vợ con đều bị sa, mới tưởng lại Tường-quán hay dung nạp kè sì bón phuong, nên chẳng dài xâu hổ, dèn đầy mà dẫu, xin Tường-quán tha thứ, tôi nguyện thê lòng lo trả. » Thiệu cả mừng, thết dắt rát hậu, rồi dè Huyền-Đức ở lại với mình nơi dắt Kí-châu.

Nói về Thảo-Tháo, đêm ấy lây Tiêu-bái rồi bèn kéo binh thẳng dàn đánh Tứ-châu. Mê Trước, Giản-Ung ngăn giữ chằng lại, phải bỏ thành mà chạy. Trần-Đăng bèn dừng thành Tứ-châu ; Thảo-Tháo dàn binh rốc vào thành, chiêu an dã xong, rồi nhóm chúng, mưu-si, nghị dânn Hạ-bì. Tuân-Vực nói : « Văn-Trường bảo hộ vợ con Huyền-Đức, liều thác mà giữ thành áy ; nêu chằng đánh cho mau, tôi e sẽ về tay Viên-Thiệu. » Thảo nói : « ta vẫn thương việc yô nghệ và tướng mạo Văn-Trường, muôn dặng và mà dùng, chỉ bằng khiên người dèn du và yê dầu. » Quách-Gia nói : « Văn-Trường nghĩa khí sâu dày, ái chằng khôn dầu, nêu khiên người dèn du và, e át bị hại. » Dưới trường có một người ra nói : « Tôi với Quang-Công vốn dã có kèt bạn với nhau, tôi xin dì dụ và cho. » Chúng xem ra là Trương-Liêu. Trinh-Giục nói : « Văn-Viễn tuy với Văn-Trường quen biết, song tôi xem người áy, chẳng phải là lây lời nói mà dù dặng. Tôi có một chước làm cho và lui tôi không dưng, rồi sẽ khiên Văn-Viễn dèn mà dù, thì và át về Thừa-Tướng, chánh thi. Sắp đặt mồi thơm câu cá dữ, An bài cung tiễn bắn hùm linh. Chưa biết kè ra thê nào, và nghe bài sau phân giải.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

## Thị phò

Khuyên quyền trùng tân Vinh-long Văn-miêu.

Xiết bao Văn-miêu đã xo rõ,  
Thương kè trùng tân chằng lập ngor;  
Năm dâng tò ra đời dài đặt,  
Sáu kinh còn dò dạo sờ sờ;  
Hắc-cao không học trâu dùng tè,  
Nga-quắc dương hung miêu lập thờ;  
Khuyên với bao nhiêu người Lục-tinh,  
Hỷ đê chò phì làm lồng mơ.

Hà-tiên, Nguyên-thân-Hiên.

Lương-dù-Thúc luân thương cõi phài  
Khen người công khó biết lô xa,  
Lương-dòng như vây mới gọi là;  
Dù sạch dều hư ra tò rò,  
Thúc vào nèo lợi khiên bón ba;  
Luận ngay ít kê cùng tra chịu,  
Thương vây nhiều người chằng vần tra;  
Cõi nghiệp hèt lời thấy chì vẽ,  
Phải ai biết xét chúc công mà.

Saigon, Phụng-hoàng-Sang.

\*\*\*  
Để nhóm bạn thường thu  
Kiến lịch dêm lành nở bồ qua,  
Chơi thu vây dặng bạn dòi ba.  
Giò trắng một chiếc thuyền Cõi-thúc  
Non nước năm dây khuc Bá-nha  
Tuyệt trắng đê-thơ-hình thò giợi  
Bóng vàng rót rượu giot sương sa,  
Riêng thương Quỳnh-ngọc-lâu dêm lạnh.  
Thôn thức lòng son ta biết ta,

Hà-tiên Nguyên-thân-Hiên.

\*\*\*  
Để đỡ phu  
Thi ngâm chu-tì sách từng dêm.  
Nghe nghiệp người dò gǎm khá xem,  
Ba rước lang-thang người tới bên,  
Lai đưa ước át kè dám xiêm  
Quần bao dèn nước con xui ngược,  
Vò dè cho dân chịu nỗi chìm  
Bánh thử xưa bay tài chè biển,  
Nay là chu tiếp nọ mai diêm.

Hà-tiên Nguyên-thân-Hiên

## Thiện ác hữu báo

Em trong những chuyện xưa nay,  
Trời biến kè dù gian ngay mặc dầu.  
Thường phạt có dừng làm dấu,  
Còn can phước tội nhiệm mâu khôn soi.  
Nhì thi người phạt hắn hồi,  
Ngay chay thi kiếp một bối phải mang.  
Người có một ánh gian  
Người cướp của giữa dâng rứng hoan.  
Ngay cầm súng nẹp sảng sảng,  
Dầu ngó thấy một chàng đi qua.  
Người bán lúa phú gia,

Vai mang túi bạc thật là nhiều thay.

Nó liên gợo súng nhảm ngay,  
Một chon quí gõi sõ sai không nhảm.

Rủi sao nhảm chò rắng nấm  
Mản lo ham của hâm hâm hại nhơn,

Rắng bèn ngóc cõi chờn vòn,  
Đeo mìn cǎn mỏ vẫn chon rụng rời;

Súng phát ra không nhảm đau hèt,  
Lại nhút đau la lết nǎm dài.

Lái buôn ngo ngáo lóng tai  
Nghe rên chạy lại hỏi ai làm gi

Chầy người rằng vẫn tú vi  
Rắng thì đương cẳng nó thì dang la

Thura rằng tội báo oan già  
Giết anh lây của chằng qua hại minh

Trời làm như vậy rất minh  
Tôi là đáng kíp chờ nhinh làm chí

Gian tham độc ác tà lây  
Hoàng thiên hữu nhân một bối phải hư.

Travinh : NGUYỄN-KIM-XUYÊN.

## Mã kinh quốc âm tự

Tú xưa dèn nay, người ta trên địa cầu  
này bắt kỳ là nước nào, từ thiên tử chí ư  
thứ dân cũng đều dùng ngựa mà dò chung,  
khi dò pháo xung tên, lúc trèo non qua núi;  
quan quân tướng tá, xông trận phá thành; gần  
xa săn bắn, tè cõi đua chen; hoặc chạy đường  
trường, hoặc mang xe kiệu; tuy vật chò cõng có  
khi chầu dai кат, lúc chục bệ rộng; qui có, bèn  
có, xâu có; mà vật dụng tùy người; người theo  
bực nào, cũng đều nhờ ngựa mà dò; khi yêu  
mệt hiem nghèo; Thông thả thì dè cõi mà  
chơi, tung ngặt thi nuôi mà nhớ. Nhưng vậy,  
cũng tùy loài vật; tòi xâu khác nhau; phiêu  
cách; như xoáy tích, vò dẽ, cáp mao, bảng  
mặt; lợi chù, hại nhà, sát nhơn phước chúa;  
qui, hèn, tòi, xâu đều có sách mà kinh chí  
dạy phán minh hết. Tuy vậy mà coi mà kinh  
toàn-tháo rộn ràng, nêu không người tung  
thao cát-nghĩa, chì chứng thi làm sao mà biện  
cho rõ, còn như coi thoán qua thi hơi đầu mà  
nhớ. Tôi dậy: lúc còn niêu phủ cưỡng tráng,  
khi Nam-kỳ rộn ràng, thi có di lính cựu  
triều vài khóa thập niên, mà dèn on cơm áo,  
có vò b sào mà ít năm; sau sung bò vê-kinh,  
vào ti Súc mà dặng nuôi ngựa cho triều đình,

dêm ngày lo lắng nuôi lụa từ con, trăm kia qua ngàn nò; trước mặt mỗi ngày; con nào bén chắc, con nào bở ương; xoáy lích, lợi hại bao nhiêu, đều nằm lòng thuở bé. Chứng ra mặt làm thấy, đêm ngày rắng dọc mă kinh, tháng năm lập tành thuần mă; cho nên biết rõ, người dịch tóm thiệu món này là không sai, nói lược sơ mà nên hư dù lốp.. vậy tôi mới chép ra đây gửi cho Nông-cô ăn-bánh; rải ra cho người đồng ban nhàn duyet lưu tâm. Còn các qui viên nào muôn cho thông thạo hơn nữa, cho biết thuộc men cùu cắp, thì cho nhứt-trình chủ nhon hay trước, dặng ông nói lại cùng tôi, thì già cũng rắng với bón ban mà dịch ra Quốc âm trọn bộ toàn mă kinh, trong ấy có vê bình các giông ngựa cho các qui nhon nhàn quan, chờ bảy giờ chịu khó biên lược thiệu nôm này, cho nhứt báo in trước vi tuổi già vừa chứng trung thọ, khôn, tiện ngồi dài mà tận dài chánh kinh.

*Thiệu ngựa tốt:*

Dêm ngày chầu chực Vương dinh,  
Tài biền một phép mă kinh chép truyền.  
Luận xem các xoáy phản miếng,  
Nên hứ lợi hại xem biến mă binh.  
Ngựa nào dùng để chiến binh,  
Ngựa nào dùng để thượng trình dă chon.  
Ngựa nào dùng để tàn quyến,  
Ngựa nào sát chủ phản nhơn bạc nghỉ.  
Mă kinh chó gọi rắng phi,  
Bằng dùng đèn ngựa biết suy biệt đé.  
Con nào 7 giờ hi hè,  
Mặt đường tinh dầu mành hoe hưu-tân.

(Sau sẽ tiếp theo)

Barai: Nguyễn thị vẹ, TRÁN-THỦ-A-PHONG

**Lời Rao**

Nay có một vị qui-vien muôn bày ra mọi cuộc chơi cho vui, trước là có ích cho mình sau là cho anh em dặng thông đồng mà chơi cho vui với nhau, vì ý người nghĩ, nếu rảnh rang mà không có việc chi vui hữu ích thì át là phải sanh tệ, nghĩa là đánh bài bạc, hoặc uống rượu, hút, cho khuây, thì sự khuây áy nô làm hại thèm cho mình, - chỉ cho bằng kiềm đều dài khuây lại thêm có ích thì là hồn.

Vậy xin các tôn-bang qui-khách, ai có chuyện chí vui, hoặc kim học cổ, thuật một hai chuyện cho vui dặng tức cười, nói cho có diễn lý, mà cầm không dặng nói tục, như chuyện náo châm dặng thứ nhứt, thì sẽ dặng thường một món dă dặng 5 đồng bạc, còn thứ nhì, thì sẽ dặng thường một món dă dặng 3 đồng.

Làm rồi thì xin viết tên mình cùng chỗ ở trên đầu mă tờ giấy rồi giàn lại, như vậy thì không ai biết dặng tên ai mà binh vi; chứng châm xong rồi thì sẽ mở ra mà coi cho biết tên ai; còn chuyện náo lày thứ nhứt, thứ nhì, thì sẽ dám vào Nông-cô cho các qui-vien nhàn làm.

Như làm xong rồi thì xin gửi cho M. Phụng-hoàn-Sang Commis à la C<sup>e</sup> National de Navigation à Saigon, rồi vi ày sẽ chọn người tuyển duyet.

Lời kính rao cho chư Qui-Vien dặng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charner, số 95, (tục danh Kinh-lập bánh rất tốt, làm bột mì Langsa ròng, chẳng có pha, xin khi mua cho cần thận kéo lọn bánh của chèo lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặng ngon lắm.

Lại có bán đủ thứ rượu Lang-sa nhút hàng ngọt mát bò; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Caié, sữa bò Chocolat dùng sém mai và chiểu,

Vậy như viên quan qui-khách có rảnh xin đèn quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho nên việc lâu dài.

(PIERRE LÈ-XƯƠNG-NGÂN

Có người muôn bán một sở ruộng rất to tại hạt Sóc-trăng, ruộng ày khàn dặng 13 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn già lúa ruộng, bờ phia đều có rạch giữa có khai kinh dă lầu, mỗi kỵ dồn dặng 4, 5 muôn lá tau, phia rạch ca-

dát lâm rây tốt lâm, dă có hơn 30 lá diện bò, chả nào cũng khá, khỏi giùm ăn, có lập rói một miếng vườn sân sàng, 5 căn nhà vựa cắt sàng, bán giá nhẹ, ai muôn mua xin đến do Bón-quán mà thương nghị.

**LỜI RAO**

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan qui-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngọt mát bò, và có cơm ày mỗi ngày hai buổi, dă xơi dùng sạch sẽ ngọt béo, vị yòn dùng mực, như n้ำ hing của người Langsa; lại có dăm-dă ngọt hòn, hòn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,80.  
Giá 15 cachets ..... 15 00  
Dùng trọn tháng ..... 50 00  
Như muôn dùng cơm khuya xin phải chờ trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.  
Tại khách-lâu có hai cái salons riêng, rộng rãi đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và khách muôn Yên ấm, xin tờ trước dặng sofa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3,00.  
Còn Tôn-Viên qui-khách muôn đặt, hoặc bánh bò, hoặc tiệc dăm-cười, tân gia chi, xin dặng dặng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người Quốc, Đă biết vui dầu cũng sự vui, duy tôi thi cầm ơn lâm.

Nguy-VÂN-VÂN.  
Cứu Bộ-thiện của quan Phé-Soái-Nam-ký.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, chư nhứt-trình Nông-cô-min-dâm, có bán lúa trâu đực, trâu cái, và bò lâm, bò xe. Ai có muôn mua những vật ày dể dùng làm lúa, kéo lúa thi đèn tại nhà ông ày mà mua. bò tốt mà bán rẻ

Ngày 17 Décembre 1902.

**GIÁ LÚA GÀO**

VỊNH LONG	GIA CỐNG	BÁI XAU
Lúa, mỗi tạ 450 cân hay là 68 kilos, chở đèn-nhà máy.....		
Gạo hột nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong 1 trâm 134 cân hay là 60 kilos 700.....	10	
Vào bao sắn, khôi thóc 20.....	15	
Gạo trắng nhà máy, dán sàng và iỏi xâu.....	3338	3335 3345

**CƯU QUAN MỘT NHỎ****Ở TAI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BỀN-TRE**

Có bán các thứ sách so: học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ; thơ tuồng, truyện sử; cùng sách Minh-tâm, Tư-tho chử nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đê, cảng viet, ngồi viet, mực; thước, ván ván...

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.  
Nội hat ai có sữa tủ-sắt, máy may, xin dề đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, số phí không nài nhiêu it.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muôn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chirc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 104, rao cho chư vị viên quan qui-khách rõ, chở café mới lập đây, bún dủ thứ, rượu Langsa ngọt mát bò; gài bán rẻ hơn chỗ khác; Cố café, sữa bò, choclat dùng sém mai và chiểu; lại có phòng nghỉ ở tung trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Qui-vi nào thích vui chơi, xin đèn chở người bôn quốc cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá.....	6 800
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Sơn-hậu.....	0 20
Tuồng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử-ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóac Điều-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bùu-giảm cuộn thứ nhứt	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bách-viên.....	0 30

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà mua thì xin phải gửi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chở ở và tên họ chung, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM-DÂN  
(1902)

NGÀY LANGSA	THANG CHẬP LANGSA		THANG II ANNAM		THANG CHẬP LANGSA		THANG II ANNAM	
	NGÀY ANNAM	LANGSA	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA	NGÀY ANNAM	NGÀY LANGSA
1	Lundi.....	2	Thứ hai	17	Mardi.....	18	Thứ tư	
2	Mardi.....	3	Thứ ba	18	Jeudi.....	19	Thứ năm	
3	Mercredi.....	4	Thứ tư	19	Vendredi.....	20	Thứ sáu	
4	Jeudi.....	5	Thứ năm	20	Samedi.....	21	Thứ bảy	
5	Vendredi.....	6	Thứ sáu	21	DIMANCHE.....	22	Chủ Nhật	
6	Samedi.....	7	Thứ bảy	22	Lundi.....	22	Thứ hai	
7	DIMANCHE.....	8	Chủ Nhật	23	Mardi.....	24	Thứ ba	
8	Lundi.....	9	Thứ hai	24	Mercredi.....	25	Thứ tư	
9	Mardi.....	10	Thứ ba	25	Jeudi.....	26	Thứ năm	
10	Mercredi.....	11	Thứ tư	26	Vendredi.....	27	Thứ sáu	
11	Jeudi.....	12	Thứ năm	27	Samedi.....	28	Thứ bảy	
12	Vendredi.....	13	Thứ sáu	28	DIMANCHE.....	29	Chủ Nhật	
13	Samedi.....	14	Thứ bảy	29	Lundi.....	30	Thứ hai	
14	DIMANCHE.....	15	Chủ Nhật		Mardi.....	1	Thứ ba	
15	Lundi.....	16	Thứ hai		Mercredi.....	2	Thứ tư	
16	Mardi.....	17	Thứ ba					

# NÔNG-CỔ MIN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bón quốc

một năm.. 5 \$ 00

sáu tháng. 3 00

Tai Đồng-dương

Người Langsa

cùng ngoại-quốc

một năm. 10 \$ 00

sáu tháng. 5 00

Tai pháp cùng

ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ: BÚT LUƯƠNG-KHẮC-NINH

Tự Dũ-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Sô 84.

SAIGON.

ANNONCES

1\* Page le centimètre \$ 1 50

2\* Page le cent..... \$ 1 00

3\* Page le cent..... \$ 0 80

4\* Page le cent..... \$ 0 60

Có phải như vậy,

Bầu trời dắt xưa nay cũng một;

Cuộc biến đâu lầm lúc đổi đời;

Hãy xét suy cho kỹ tánh trời,

Còn tạo lập vẫn muôn sáng cỏ;

Cũng nhờ có kim mộc thủy hỏa thô;

Có khắc nhau rồi có sanh nhau;

Xem lại coi từ trước đến sau,

Vật chí đổi, chờ năm bành chẳng đổi;

Lúc sanh vật cho người bặt trời,

Trời hơn nhiều mây vặng loài sanh;

Hơn những loài có vút có nanh,

Hơn mây vật nhiều lồng nhiều vây;

Hơn những thú bay bay bay nhảy,

Hơn nhiều con dồi lội dồi leo;

Hơn những là voi cọp hưu heo,

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào  
nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là  
LUƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chờ  
gởi cho ông Canavaggio nứa.

Thường-cô luân

(tiếp theo)

Vì người chẳng biết đâu là dèn cả,  
Như vậy thì chưa rõ đạo người;  
Đạo làm người phải thuận theo trời,  
Xét ý từ chiu theo thì phải;  
Mới nghe thoản trường lời luân sai,  
Hỏi rằng xem cho kỹ đều nấy;

Hơn dèn bặt kì lân sư tử;  
Sánh lòng dữ khổ bì người lòng dữ,  
Biết khôn cũng không sánh dặng người khôn,  
Hãy xem coi, bặt người là thiệt bặt chí tôn;  
Cũng nhờ có ý trời định vậy;  
Chỉ chờ kỳ người xem rõ thay,  
Thầy quả là người ở bặt trên;

Vậy thi:

Hãy cho thông phải quay hứa nên,  
Khuyên rằng biết thấp cao tốt xấu;  
Chữ thiên vồng sơ nho bát lầu;  
Lời trước rằng cho trọng đạo làm người;  
Kết lại coi quả thiệt ý trời,  
Người hơn vật, phải thông đạo cả;  
Trong trời đất xem nhiều dặng sá,  
Rồi lại rồi một nèo lớn hơn;  
Lớn rộng hơn Đại-hải cao-sơn,  
Nèo ày ở tại nơi Tâm-địa;  
Người cho biết liêm sỉ lỗ nghĩa,  
Người phải tường đệ tri thông minh;  
Người phải nghe lân-sử hiêu kinh,  
Người cho thầy binh thợ dạo sám;  
Những người dặng quản văn bát lâm,  
Xét mà coi, có phải là dạo-lâm;  
Hiểu rõ thì cảm đức xanh dâm,  
Cho người dặng hơn ván thú vật;  
Người sanh trước lòng không hẹp chật,  
Chịu khổ mà lập dạo dạy sau;  
Liêu thân vào rừng rậm núi cao,  
Như Huỳnh-Đề, vì dân mà ném dọc;  
Xét cho dèn rằng mà siêng học,  
Học làm người cho phải dạo người;  
Nếu tôi tăm mù mịt thì bị cười,  
Cười vì chẳng theo trời sắp đặt  
Trời đã dè người linh hơn vật,  
Chẳng thuật dặng thì vật không thua,  
Vật thua người, vì không biết giúp biết vừa  
Còn người hơn vật có cách điều thè dở  
Sanh đồng loại cũng có hay có dở,  
Dở nhở hay điều giắc dở che,  
Người mệt phuơng có bạn có phe,  
Phe cây bạn chung cùng vầy hiệp,

Đạo nào trọng cung nhở giao tiếp,  
Giao tiếp xong thì dưng cà mới thông.  
Biết lân người phải gần rộng lòng,  
Lòng dặng rộng nghĩa nhơn mới có;  
Có nhơn nghĩa dặng thông dặng lồ,  
Vậy người xưa dì dức mà chiêu chươn;  
Người đời này tính gặp lo bương,  
Bương gặp ày sanh ra sái đạo;  
Xứ thè quay rằng vặng ban dò thị hào,  
Biết phải thì phẩm tiết cao phân minh;  
Khuyên một đều ráng xét trọng khinh,  
Hai đều ày xem còn lộn xộn;  
Nêu nghĩ rõ cho tướng căn bồn,  
Căng bồn thông thì nhành ngọn cũng thông;  
Đã biết rằng vặng sự tống dai không,  
Nhưng vậy mà vật dời đổi;  
Chờ dạo người không đổi;  
Hiểu như vậy lòng người dừng đổi,  
Không đổi rồi mới có sự tin.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DŨ-Thúc Bàn-tré.

### Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

HỐI THỨ HAI MÌO LĂM.

Núi Thủ-son Quang-Công ước ba việc;  
Thành Bạch-mà Tào-Tháo giải trung vây.  
Nói về Trinh-Giục dung kẽ rằng: « Văn-Trường sức đánh muôn người, nếu chẳng dùng mưu trí, thì đánh sao cho dặng, nay phải sai binh dâu hàng của Lưu-Bị vào Hả-bì ra mắt Quang-Công, chính nói rằng tròn dặng mà vé; rồi phục nói trong thành mà làm nội ứng; lại dụ Quang-Công ra đánh, rồi giả thua mà chạy, dẫn dèn nói khác, lại đam binh ròng mà chặn đường vé, chứng ày mìn dụ và dặng. » Tào-Tháo y theo kè, bèn khiên vài mươi binh Tù-châu trở về Hả-bì mà dẫu Quang-Công; Quang-

Công thấy binh cũ của mình nên chẳng nghi.

Ngày thứ Hả-hầu-Đôn làm Tiên-phuộn lanh năm ngàn binh dèn khêu chiên; Quang-Công chẳng ra. Đôn bèn khiên quân đứng ngoài thành; kêu mắng. Quang-Công cà giận, dẫn ba ngàn binh ra thành đánh với Hả-hầu-Đôn; ước đánh chứng mươi hiệp, Đôn quay ngựa bỏ chạy, Quang-Công đuổi theo, Hả-Đôn và đánh yá chạy, Quang-Công theo chứng hai mươi dặm, lại e thành Hả-bì so thắt, bèn dẫn binh trở về; bồng nghe một tiếng pháo nổ vang, bèn tả thi Tử-Quảng, bèn hữu thi Hứa-Trữ; hai đạo binh xông ra đón dặng, Quang-Công tiếm dặng mà chạy, hai bên binh phục trương cung dư trăm, tên bắn như cảo cảo bay, Quang-Công qua chẳng khôi, dẫn binh trở lại, Tử-Quảng Hứa-Trữ tiếp đánh, Quang-Công ra sức đánh hai người thối lui, muôn dàn binh về Hả-bì, lại bị Hả-hầu-Đôn chặn dặng, Quang-Công đánh vùi dèn tội, không dặng vé dặng, phải dẫn binh thẳng lên chót núi Thủ-son, dặng đón tạm mà nghỉ; binh của Tào-Tháo trùng trùng diệp diệp vây chắc núi Thủ-son; Quang-Công ở trên núi ngó xuống thành Hả-bì, thầy trong thành lửa cháy mịch trời. (Nguyên lại những quân trú hàng lên mò cửa thành, nên Tào-Tháo bốn thân dã dẫn đại quân vào thành, lại dạy nỗi lửa dặng làm cho Quang-Công sợ.) Quang-Công thầy trong thành lửa dập, trong lòng oằn kinh suýt dèn xông xuống núi dã mày phen, dèn bị loạn tên bắn già lâm, xuống không nổi; trời vừa sáng, lại muôn chín binh xông đột xuống núi, bồng thầy một người bay ngựa lên núi, dèn gần thì là Trương-Liêu. Quang-Công hỏi rằng: « Văn-Viễn muôn đánh với ta sao? Trương-Liêu nói: « không phải, tôi tướng Linh Cồ-nhơn ngày xưa, nên phải dèn ra mắt. Bèn bò dao xuống ngựa làm lễ với Quang-Công xong rồi, ngồi trên chót núi dám luận với nhau. Quang-Công nói: « Văn-Viễn có phải là dèn dụ ta chẳng? » Liêu nói: « không

phải, ngày trước nhờ ơn anh cứu em, nay em lẽ đâu dì chẳng cứu anh sao. » Quang-Công nói: « vậy thi Văn-Viễn muôn dèn giúp ta chẳng? » Liêu nói: « cũng không phải. » Quang-Công nói: « dã chẳng giúp ta, thì dèn đây làm chi. » Liêu nói: « Huyền-Đức chẳng hay còn mệt, Đức-Đức chưa biết song thác, đêm hôm qua Tào-Công dã phá thành Hả-bì rồi, binh dân đều không bị hại, lại sai người hộ vệ gia quyền của Huyền-Đức, chẳng cho kính động, kính dài thè ày, nên em phải dèn tờ cho anh hay. » Quang-Công giận nói: « lời ày là lời dụ ta dở; nay ta, tuy ở nơi tuyệt địa, chờ xem thác như không, người phải dì cho mau, ta quyết xuống núi đánh nhau. » Trương-Liêu cà cười rằng: « lời anh nói đó, hả chẳng bị thiên hạ cười sao? Quang-Công nói: ta vì trung nghĩa mà thác, sao lại bị thiên hạ cười? » Liêu nói: « nèo nay anh mà thác, thì phải bị ba dèn tội. » Quang-Công nói: « người bày nói ba dèn tội, cho ta nghe. » Liêu nói: « Lúc anh với Lưu-sử-quân kêt nghĩa với nhau thế đồng sông thác, nay Sứ-quân mới thua, mà anh muôn liều thác, thoản Sứ-quân lại ra, muôn cầu anh giúp mà chẳng dặng, vậy thi chẳng phải là anh phụ lời thè ngày trước sao, ày là một dèn tội; Lưu-sử-quân phủ thất già quyên cho anh, nèo anh liều thác, thì hai vị phu nhơn không chỗ nương nhờ, ày có phải là phụ việc phủ thất của Sứ-quân rải trưng chẳng, ày là hai dèn tội; anh thì vỗ nghệ siêu quần, gồm thông kinh sữ, sao chẳng lo mà hiệp với Sứ-quân, dặng khuồn phò nhà. Hơn, lại toàn vùi tro dập lửa, làm ra bức thắc phu, sao gọi là nghĩa, ày là ba dèn tội; anh có ba tội ày, em chẳng lẽ chẳng tội. » Quang-Công ngầm nghĩ hối lâu rồi nói rằng: người nói ta có ba tội, người muôn cho ta làm thế nào? » Liêu nói: « nay bốn phía đều là binh của Tào-Công, nèo anh không chịu dẫu thì phải thác, mà thác không ích chi bằng dẫu dở Tào-

Công di, rồi dẹp nghe tin tức Lưu-sú-quân, đều còn ở nơi xứ nào, anh sẽ đi tiêm, như vậy thì một là : bão dặng hai vị phu nhơn, làm vậy, xin Thừa-tướng tạm lui binh, chờ tôi vào thành nói lại cho nhị tầu tôi hay, rồi sẽ đấu hàng ». Trương-Liêu trả về nói lại với Tào-Tháo. Tháo bèn truyền lệnh lui binh khỏi mười dặm.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

### Au âu tu tri

Xin coi số 31, 34, 38, 47, và 59

Tôi đã nói về việc dạy A B quốc-ngữ, xét lại thì dạy qua A B tây cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, nếu người muốn dạy con cũng dễ được việc luôn.

Còn dạy con nít chữ Annam, tôi thấy biết rõ, vì lúc nhỏ tôi cũng có theo thầy chín mươi năm dư, tôi biết rằng cách mà dạy lâu lăm, nhất hết ngày giờ của con nít.

Mình dạy viết chữ và học chữ lộn ra không phân biệt. Hạng ba, hạng tư, hạng năm, hạng sáu, nghĩa là gì? -- Cũng có nghĩa ban đầu viết lớn nhiều hàng không dùng học lần lán khép lại viết nhỏ nhiều hàng song chữ dở, dấu cảm hàng sáu, hè dở, cũng dở, vì không có cách thê kẽm mà mình phải viết cho hay.

Té ra như học chữ đã không thông, thêm chữ lại viết dở nữa, thì hai việc không được việc nào cả : công uổng danh hư.

Tôi nhầm lại cách mình dạy chữ Annam, trước nay, không phải theo cách Tàu. Người Tàu dạy có thiệp, nghĩ phải hơn.

Phải chỉ mình có dạy chữ Annam, phân ra cho rành. Giờ nào học chữ thì chữ, còn giờ nào tập viết thì tập viết.

Học chữ cứ sách mà đọc, con nít kiêm sách chữ in to, hoặc không sách

ba đều ấy. » Trương-Liêu lại lên núi, nói lại với Quang-Công. Quang-Công nói : « tuy rằng làm vậy, xin Thừa-tướng tạm lui binh, chờ tôi vào thành nói lại cho nhị tầu tôi hay, rồi sẽ đấu hàng ». Trương-Liêu trả về nói lại với Tào-Tháo. Tháo bèn truyền lệnh lui binh khỏi mười dặm.

dắt lâm rầy tốt lầm, đã có hơn 30 tá diện. Ở, chủ nào cũng khá, khởi giüm ăn, có lập rồi một miêng vườn sâu sảng, 5 căn nhà và cát sảng, bán giá nhẹ, ai muốn mua xin đến do Bồn-quán mà thương nghị.

### LÓI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lon, đường l'Avenue Jacareo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quan quý-khách sang rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngọt bồ-mát dù, và có cơm và mì ngày hai buổi, đồ xơi dùng sạch sẽ ngọt-béo, vị vàn đúng mực, như nhà hàng của người Làngsa ; lại có dăm đồ ngọt trong ngày thịt nấm và thịt bảy mồi nần, hơn ngày thường ; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,40  
Giá 15 cachets ..... 15 00  
Dùng trọn tháng ..... 50 00  
Như muốn dùng cơm khuya xin phải chờ trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.  
Tại khách-lâu có hai cái salons riêng, rộng rãi đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và khách muôn Yên ảm, xin tố trước dặng ta soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3.00  
Tòn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh ion, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chi, xin dễn dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy tôi thì cảm ơn lầm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.  
Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Sosé-Nam-ký.

Tai Thủ-dức nơi nhà ông CANAVAGGIO, chủ nhứt-trinh Nông-cổ-mìn-dàm, có bán trâu dực, trâu cái, và bò lâm, bò xe. Ai có muốn mua những vật ấy dè dùng làm gác, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. bò tốt mà bán rẻ

Ngày 17 Décembre 1902.

GIA LÚA GÀO

VĨNH-LONG	GÒ-CỘNG	BẮT-XÂU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	*	*
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ / 5 Phấn thóc 134 cân hay là 60 kilos, trong 1 trăm 700.....	10	*
Vào bao sắn, khởi thuê.....	15	*
Gạo trắng nhà máy.....	20	3\$38 3\$35 3\$45
Tùy theo		dán sảng và tốt xấu.

### CƯU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MĒ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đỗ, cảng việt, ngồi việt, mực, thước, ván vân...

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat aj có sữa tủ-sắt, máy may, xin trước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiếc công lao, sở phí không nài nhiều it.

Nhà có may máy, may ý phục tẩy và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chirc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan quý-khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán đồ thức ăn Làngsa ngọt ngon mát bồ ; gái bán rẻ hơn chỗ khác ; Có café, sữa bồ, choclat dùng sớm mai và chiều ; lại có phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đến chỗ người bồn quắc cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
Ở đường CATINAT, sô 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quõc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô, giá.....	5 \$ 00
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Son-báu.....	0 20
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0 30
Túc-ngữ Cõng-đi.....	0 65
Sử ký Nám-việt.....	0 40
Phong-hóa Biểu-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bầu-giám cuộn thứ nhất	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bach-viên.....	0 30

Ai muôn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cõ ở xa hặt mà muôn mua thì xin phải gửi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chõ ở và tên họ cho ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gửi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM-DÂN  
(1903)

NGÀY LANGSA	THANG GIENG		NGÀY ANNAM	THANG CHAP		NGÀY LANGSA	THANG GIENG		NGÀY ANNAM	THANG CHAP	
	LANGSA	ANNAM		ANNAM	LANGSA		ANNAM	ANNAM		LANGSA	ANNAM
1	Jeudi.....	3	Thứ năm	17	Samedi.....	19	Thứ bảy				
2	Vendredi.....	4	Thứ sáu	18	DIMANCHE.....	20	Chúa NHỰT				
3	Samedi.....	5	Thứ bảy	19	Lundi.....	21	Thứ hai				
4	Dimanche.....	6	Chúa NHỰT	20	Mardi.....	22	Thứ ba				
5	Lundi.....	7	Thứ hai	21	Mercredi.....	23	Thứ tư				
6	Mardi.....	8	Thứ ba	22	Jeudi.....	24	Thứ năm				
7	Mercredi.....	9	Thứ tư	23	Vendredi.....	25	Thứ sáu				
8	Jeudi.....	10	Thứ năm	24	Samedi.....	26	Thứ bảy				
9	Vendredi.....	11	Thứ sáu	25	DIMANCHE.....	27	Chúa NHỰT				
10	Samedi.....	12	Thứ bảy	26	Lundi.....	28	Thứ hai				
11	Dimanche.....	13	Chúa NHỰT	27	Mardi.....	29	Thứ ba				
12	Lundi.....	14	Thứ hai	28	Mercredi.....	30	Thứ tư				
13	Mardi.....	15	Thứ ba		Tháng gieng A.....						
14	Mercredi.....	16	Thứ tư	29	Jeudi.....	1	Thứ năm				
15	Jeudi.....	17	Thứ năm	30	Vendredi.....	2	Thứ sáu				
16	Vendredi.....	18	Thứ sáu	31	Samedi.....	3	Thứ bảy				

NĂM THỨ HAI. — SỐ THỨ 72

NGÀY MỒNG 10 THÁNG CHAP NĂM NHÂM-DÂN

NGÀY MỒNG 8 JANVIER 1903

# NÔNG-CỔ MÍN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bón quõc	
một năm.....	5 \$ 00
sáu tháng.....	3 00
Tai Đóng-dương	
Người Langsa	
cùng ngoại-quõc	
một năm.....	10 \$ 00
sáu tháng.....	5 00
Tại pháp cùng ngoại quõc	10.00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ Bút LUÔNG-KHẮC-NINH  
Tự Dồ-Thúc  
ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.  
SAIGON.

ANNONCES

- 1<sup>er</sup> Page le centimètre \$ 1 50
- 2<sup>e</sup> Page le cent..... \$ 1 00
- 3<sup>e</sup> Page le cent..... \$ 0 80
- 4<sup>e</sup> Page le cent..... \$ 0 60

## HÓI RAO

Ai muôn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chờ cho tôi cho ông Canavaggio.nữa.

## Thương cõ luận

(tiếp theo)

Người mà không nhơn nghĩa lè tin,  
Thì làm sao cho trọn đạo người.  
Xem người xưa thiệt rõ tánh trời,  
Vậy nên mới lập bày đạo lý,  
Lập chánh nước đạo nhà rất kỳ,  
Chỉ dẽ dẽ thành ý tu thân.

Xét mà coi

Xưa cũng dân nay vậy cũng dân,  
Dân xưa mới dân nay dã cù ;  
Dân còn mới ít rò thấy rõ chủ,  
Chờ dân cũ rồi thi hiều phải hiều chẳng ;  
Nhưng cũng là

Dân mới sao biết đạo biêt nhơn,  
Biết lẽ phái đều hay mà học.  
Học cho dẽ ròng thành thê tục,  
Học dặng mà cài thú làm người ;  
Xét rõ rói cũng đáng tức cười,  
mới dỗi vậy cù xem sao dò quá ;  
Nghĩa dỗi dò mới nghe rắng la,  
Nghĩ lâu thi rõ dặng phản minh ;  
Dỗi bối thông chánh trực công bình,  
Dỗi vì biêt nghĩa nhơn đạo **CHUYỂN 5354**.

Dồi hay gân tận tâm kiệt lực;  
 Dồi lèm siêng học tập kinh luân,  
 Dồi giúp cho ích vật lợi nhơn;  
 Dồi giùm dặng phong thuần túc mỷ,  
 Mây dồi ày vốn là dồi trí;  
 Dồi bày ra qui cù chuẩn thẳng;  
 Mùôô vàng đều một rập thẳng băng;  
 Dồi như vậy xem coi mới thiệt dồi,  
 Còn dờ là, ít xét những đều ăn nói;  
 Không tra phân biện phải chăng;  
 Cứ lòn theo thiên hạ lăn xăn,  
 Tin quí quyết lường thắn tráo dầu;  
 Trưởng rắng kinh, nên lòng không biết xâu,  
 Miêng người lâm, ngở lại rắng hay;  
 Cứ dua nhau làm mặt làm mày,  
 Còn lòng dạ chưa dan chưa trả,  
 Chẳng những với ngoại nhơn thiên hạ;  
 Càng cha anh cũng dồi cũng ham,  
 Thầy miên ngon đồ tốt thi ham;  
 Chớ không biết bồ bèn nhơ nhudu,  
 Vì dờ vây nên bán buôn không thuộc,  
 Làm cho người sành sự nghi nan;  
 Ngay it ra, cứ việc tham dan,  
 Dờ như vậy hể tỏ ra thi giận;  
 Quây và dờ kè hoài cũng nang tận,  
 Lòng thương người há sợ người hờn;  
 Biết súra lo dời cuối không ơn,  
 Nhưng phỏng trán cháy mày là nghĩa,  
 Bởi tục dờ hay chỉ đèn rắng tía;  
 Biết làm sao mà dam lại gốc xưa,  
 Nguyên cùng trời thường xuồng móc mưa;  
 Đặng cho có cơm tiễn mới sông;  
 Đầu phải chăng xem coi rất rộng,  
 Phải thi hơn, chớ chăng thiệt thua,  
 Nêm nấm mùi biêt dặng biêt chua;  
 Cách xữ sự sao không do không tính,  
 Xưa có dạy rắng đều nhiệm kinh,  
 Là những đều người thầy như chơi;  
 Làm con người ai cũng ở trong trời,  
 Sao lại nòi tính đều vi àn;  
 Khuyên phải rắng học theo tiên tần,  
 Dùng năm hành mà luận nên hư;

*Có phải là*

Vật nhơn nhau chờ thiều nhờ dư,  
 Người hiệp lại tay giàu đỡ khố;

*Cũng như thế*

Lửa sanh nhờ cây cỏ,  
 Vàng ngọc ở đất dai;  
 Luận phải chăng phải chỉ cho dài,  
 Đầu nhờ lửa mới ra rộng lớn;  
 Khuyên-lục tình những trang hảo lớn,  
 Mở lòng sông mà lập cuộc đại thương;  
 Đặng vây thi thiên hạ khương cường,  
 Xin một lẽ xét xem cho đích xác,  
 Nghỉ xa gần phải quây thấp cao;  
 Rắng theo xưa họ Yên họ Đào,  
 Mà sánh với chủ Chà chủ Chẹt;  
 Luận dài lắm nghe thi cũng mệt,  
 Đề kỳ sau tôi sẽ tiếp theo;

LƯƠNG-DÙ-Thúc Bên-tré.

## Tâm-quốc chí tục đích

(tiếp theo)

Nói về Tào-Tháo muôn lui binh mươi dặm,  
 Tuân-Vức nói: « chẵng nén, e có trả chăng. »  
 Tháo nói: « Văn-Trường là người nghĩa sĩ,  
 lẽ đâu di thắc tin. » Bêu truyền lệnh lui binh,  
 Quang-Công dẫn binh vào Hại-bì, thấy nhơn dân  
 đều bằng yên, rồi vào trong phủ ra mắt  
 nhị tàu. Cam-phu-Nhon và Mê-phu-Nhon  
 nghe Quang-Công dèn bèn lật đặt ra rước.  
 Quang-Công lạy nơi dưới sân và nói rắng:  
 « để cho nhị tàu sợ sệt, ày là tội của em  
 dờ. » Hai bà Phu-nhon đều nói: « Hoàng-  
 Thúc nay ở xíu nào? » Quang-Công nói:  
 « không biêt di đâu. » hai bà Phu-nhon nói:  
 « nay Thúc-thúc tính lẽ nào? » Quang-Công  
 nói: « em ra thành đánh liều; ruồi bị vây trên  
 núi Thủ-sơ, có Trương-Liêu dèn khuyễn em  
 dẫu, nên em có ước ba dẫu, Tào-Tháo dâ

ưng chịu, nên mới mở vây chờ em vào,  
 thành, em chưa biêt ý nhị tàu thè nò, nên  
 chưa dám tự chuyên. » hai bà Phu-  
 Nhơn lại hỏi, ước ba dẫu chỉ; Quang-Công  
 bèn thuật lại dù ba dẫu ước. Cam-phu-Nhon  
 nói: « hôm qua binh của Tào-Tháo vào thành,  
 bọn tôi tưởng đã thắc rối, ai bay đầu mày  
 long cũng không động, một tên quân cũng  
 chẳng dám vào đèn cửa, nay Thúc-thúc dâ  
 bùa chịu còn hỏi hai chị em tôi làm chi, chính  
 e Tào-Tháo ngày sau chẳng cho Thúc-thúc  
 đi tiêm Sứ-quân. » Quang-Công nói: « xin nhị  
 tài an long, để cho em liệu dụng. » Hai  
 bà Phu-Nhon nói: « phảm có việc chi thì  
 Thúc-thúc tự liệu chờ có hỏi bọn tôi làm chi,  
 phận đòn ba. » Quang-Công từ tạ lui ra, dàn  
 vải mươi quân kỵ dèn ra mắt Tào-Tháo. Tháo  
 bón thân ra khỏi cửa viên-môn nghinh tiệp.  
 Quang-Công xuồng ngựa vào tạ Tào-Tháo.  
 Tháo lật đật đáp lê. Quang-Công nói: « tôi  
 là tướng thua cui mông ơn chưởng giết. » Tháo  
 nói: « lôi vòn mèn Văn-Trường là người trung  
 nghĩa, ngày nay may dặng gặp nhau, mới  
 phảm tình hoài vọng. » Quang-Công nói: « Văn-  
 Viễn bảm giùm ba dẫu ước, xin Thúc-thúc  
 bằng lòng, mya chờ nuộc lời. » Tháo nói:  
 « lời tôi nói ra, dâu dám thắc tin. » Quang-  
 Công nói: « nêu tôi nghe Hoàng-Thúc ở đâu,  
 dâu vùi tro đạp lửa cũng phải di theo,  
 chừng ày e chưởng kiệp từ tạ, cui xin miễn  
 chấp. » Tháo nói: « Huyền-Đức như còn thi  
 lời cho ông đi, chính e dâ thêc trong lúc  
 loạn quân rồi, xin ông an lòng thủng thẳng  
 sẽ hay. » Quang-Công lạy tạ. Tháo bày yên  
 thết dài.

Ngày thứ thâu binh về Hứa-xương. Quang-  
 Công thòi nhị tàu lên xe, rồi bón thân hộ  
 lung xe mà đi.

Giọc dàng tạm nghỉ nơi nhà Quản-dịch. Tào-  
 Tháo muôn làm cho loạn lẽ vua tôi, nên  
 khiên Quang-Công với nhị tàu ở chung một  
 nhà. Quang-Công bèn cảm duoc đứng nơi  
 ngoài cửa, từ đâu hòm đèn sáng chưởng mồi.

Tháo thày Quang-Công làm vây, lại cảng  
 kính phục hơn nữa. Về dèn Hứa-xương rối,  
 Tào-Tháo bèn chọn một phủ cho Quang-Công  
 ở. Quang-Công bèn phân ra làm hai; phía  
 cửa trong thi đặt mìn tên quân già gìn giữ,  
 còn mình thì ở nơi nhà ngoài. Tào-Tháo  
 lại dàu Quang-Công vào ra mắt vua Hiền-Đè;  
 vua bèn phong cho Quang-Công làm Biêng-  
 tướng-quân, Quang-Công tạ ơn rồi về nhà.

Ngày thứ Tào-Tháo bày tiệc lớn, nhóm  
 hết mưu thân võ sĩ, dùng lễ dài khách mà  
 dài Quang-Công, mời lên ngồi trên, lại đem  
 gầm nhiều vàng bạc mà cho. Quang-Công  
 giao hết cho nhị-tàu thâu giữ.

Từ ngày Quang-Công dèn Hứa-xương, thi  
 Tào-Tháo thết dài trọng hậu lâm, ba bùa  
 tiêu giên, năm bùa đại yến, lại đưa mươi con  
 gái tốt, để hầu hạ Quang-Công, Quang-Công  
 lại đưa hết vào nhà trong, để phục dài nhị-  
 tàu, lại hể ba ngày thì vào một lần, đứng vòng  
 tay cui mình nơi cửa bài thăm nhị-tàu mạnh  
 chưởng ? rồi hai bà Phu-nhon hỏi lại việc Hoàng-  
 Thúc xong, rồi nói Thúc-thúc di nghỉ đi; thi  
 Quang-Công mới dám lui ra. Tào-Tháo hay  
 dặng, lại càng khen ngợi Quang-Công chưởng

Bùa kia Tào-Tháo thày Quang-Công, mặc  
 cái áo lục-cẩm chiên-bao dã cù rồi, bèn dộ  
 hình vóc rồi lây gầm lụa mà che một cái áo  
 chiên-bao mới mà cho; Quang-Công lanh lầy  
 dám vê mặc vào ở trong, rồi cũng cứ mặc  
 cái áo cù ra ngoài luôn. Tháo thấy, vậy thi  
 cười và nói: « Văn-Trường có chi mà liên  
 tảng lầm vây. » Quang-Công nói: « tôi không  
 phảm tiện tảng, nguyên cái áo cù là của Lưu-  
 hoàng-Thúc cho; tôi mặc vào như thầy mặt  
 anh tôi, chưởng dám lày cha Thúc-Tường moi  
 cho mà quên của anh tôi, nên phảm mặc ra  
 ngoài. » Tháo khen rắng: « thiệt là người nghĩa  
 sĩ. » miêng tuy khen ngợi chớ trong lòng  
 chưởng dẹp.

Một ngày kia Quang-Công ở nhà, bồng  
 nghe quản báo nói hai bà Phu-nhon khóc lăng

dưới đất, chẳng biết có chi. Quang-Công lật  
đặt sưa áo mào vào quí nơi ngoài cửa mà  
hỏi rằng: «chẳng hay nhị-tàu có chi mà thần  
khóc làm vậy?» Cam-phu-Nhơn nói: «Bèn  
nay tôi nấm chiêm bao thấy Hoàng-Thúc mỉnh  
sa dưới hầm; tinh dậy mới bàn với Mộ-phu-  
Nhơn, tưởng có khi Hoàng-Thúc đã xuống chín  
suối rồi, cho nên mới khóc.» Quang-Công nói:  
«chiêm bao mộng mị, xin chờ tin, ây cũng  
bởi-tàu ta vọng tưởng quá lầm nên mới thấy  
như vậy, xin chờ tru sáu.» lúc đang nói chuyện  
bỗng có sứ Tào-Tháo sai đến mời Quang-Công  
phó yên; Quang-Công bèn từ tạ nhị-tàu qua  
ra mặt Tào-Tháo. Tháo thày Quang-Công nước  
mắt chưa ráo, thì hỏi. Quang-Công nói: «nhọn  
nhị-tàu nhớ anh tôi mà khóc, làm cho tôi cũng  
động lòng.» Tháo cười rồi kiềm đều giải cho  
khuya lèng, lại nũng mời uống rượu. Quang-  
Công nhớn say nới vuốt râu mà nói rằng:  
«sông mà chẳng dặng trả nợ cho Quốc-gia,  
lại bộ nghĩa của anh, thi uống đứng mà làm  
người.» Tháo hỏi rằng: «Vân-Trường râu  
dặng bao nhiêu?» Quang-Công nói: «trót vài  
trăm sợi, mồi đèn tiết Thu, thi rụng chừng  
năm ba sợi, qua đèn tiết Đông, phải lây đầy  
lụa mà bao kèo sợ nó rụng.» Tháo bèn lây  
gầm bông làm đầy cho Quang-Công bọc râu.

Ngày thứ vào chầu; vua thày Quang-Công  
mang đầy gầm nới bên hông, thì hỏi. Quang-  
Công lầu rằng: râu tôi dài lắm, nên Thừa-  
Tướng cho cái dày dặng học.» Vua dạy xổ  
ra nới trước diện cho vua xem, thi dài quá  
bụng. Vua khen rằng: «thiết là Mỷ-tu-Công.  
bởi đó nên người đều gọi là Mỷ-tu-Công.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

## Mả kinh quốc âm tự

(tiếp theo)

Trên lưng có xoáy thần thiêng,  
Là xoáy thượng ngự giữa không yên rày;  
Bồn xoáy từ trụ băng ngay,

Dòng dưới chán tự thiêt hay rõ ràng;  
Ngựa kia đâu già ngàn vàng,  
Chó nài mặc rè rõ ràng bùu trân;  
Vật dù cầm dâng muôn cân,  
Vòn thiêt ký kỵ mã thần nên mua;  
Chop mao diệu thê như tờ,  
Tai dương vật một chỉ do lén trời;  
Tiếng vang ví thê thinh lôi,  
Chày trên nhô vó, móng rời sát khô;  
Súng ngàn tạ thê như vò,  
Bón chon có circa đá so ngàn vàng;  
Duối thời trong lớn ngoài von,  
Xoáy gian đóng rộng, vược non cồn bẩm;  
Căn cương nhẹ tách phan phan,  
Quá khê sức mạnh trăm vòng chằng nao;  
Ngựa ây ta có ước ao,  
Thứ dán dầu có cầm sao cho bền;  
Dành lòng chữ lây mực quên,  
Ai ai tua-biệt vật nêu mà dùng.

Thiệu ngựa xâu.

Con nào lớn gồi to lồng,  
Đầu bón nữa đồng cũng chằng nên mua;  
Dẹp sường dã nhỏ lại thưa,  
Vấn lung dài có thiêt dã ngựa bù;  
Gium dầu bằng chằng có dư,  
Hai tai dài dựa móng như nước dâm;  
Mặt kia lại khó dâm dâm,  
Ín no thời lại muôn năm mà thôi;  
Ngựa ây cuồn vó không rời,  
Bi thời sau chúng đời đời trước ai;  
Chop mao mòn thê như mài,  
Lây dầu lợi chủ lâu dài mà trống;  
Lèu vì ngựa ây nứa đồng;  
Vi dầu ai có cho không chằng thêm;  
Lại thêm nó căn như hùm,  
Căn không chừa chủ cũng không chừa người;  
Tam tinh đóng giữa con người,  
Ngựa ây nó nhớp đời đời lô âu;  
Hoặc nhâm mày chố suối cầu,  
Vò mòn họa phuộc biêc dầu mà đè;  
Sát chủ trong cái cáp che,  
Mả kinh mà lão khâ nghe kèo lâm;

Dùng da ngựa, chậm như trâu,  
Sa tinh là ngựa chủ hau tan hoan;  
Dậm chou cùng ngựa phong tam,  
Chủ nhà cũng có không an việc gì;  
Chát móng là ngựa luồng vỉ,  
Mát là bồ chủ hai di bồ tàu;  
Ngựa ô, ngựa tía, tròng khoen,  
Lai với dàn móng chó dem về nhà;  
Đầu không tai họa thiêt thà,  
Mua nhâm ngựa ây qui mô tan tành;  
Xưa Tào-Vu, dài công-hầu.  
Hứa ban xích thô cầm băng trân châu  
Người nào dùng phải ngựa âu,  
Tư gót chí đầu mới sạch mă-kinh;  
Người đời chờ thày mà khinh,  
Hanh thòn kí mă khác xin phải dò.

Ba-rài: Nguyễn thị vẹ, TRẦN-THỪA-PHONG

## Chuyện mướn dày tờ

Có một ông quan kia mới mướn được  
tỏi đưa dày tờ, tên là Cao-Thăng (nghĩa là  
tên chức quan). Bữa ban đầu hết, tên dày  
tày bầm với quan ây rằng: Bầm ông, tôi  
đèn ở đây thì chẳng dám nài xin chi hết,  
vì có bà đều ước xin. Như ông, khung  
túi thì tôi xin ở không với ông mà thôi!  
Ông quan hỏi: ừ, bà đều chi, mấy bầy nói  
Tên ây nói: một là, khi nào ông đi đâu,  
xin chạy theo hầu đàng sau ông, ông quan  
nói: ừ, vậy là phải chờ sao! Tên ây lại  
: «hai là khi nào công-tử ăn rồi thì tôi  
ăn đồ dư của công-tử. — Ông quan ây  
: ừ, như vậy là phải chờ sao. — Tên ây  
nứa: ba là khi nào ông không yêu dùng  
nứa, thì xin để cho hết năm rồi, tôi ngày  
một tết năm khác rồi ông sẽ đuổi tôi  
— Ông quan ây: ừ, tướng chi, chờ như  
đều ây thời được lầm.

Hai dâng giao kèt với nhau xong rồi, bữa  
kiá trời đương tối đen như mực, nhơn lúc  
có việc gặp ông quan ây kêu thằng dày tờ  
thấp đèn đưa di cho thày dâng, nó dạ, chạy ra  
tay xách lồng đèn, mà nó cứ việc di theo dâng  
sau xa hoái, việc thì gặp, mà nó cứ di cả  
rì dâng sau mãi, ông quan kêu nó biếu nó  
di tối trước rồi cho thày dâng, càng kêu nó,  
nó càng chạy thực lui hoài như tôm bắn  
lùi, ông quan giận là nó, thì nó đáp lại rằng:  
«Bầm ông hỏi tôi mới ở với ông, thì có giao  
kèt rõ ràng rồi, hè khi nào ông bước ra  
dâng thì tôi xin chạy theo sau mà hầu  
ông. — ông quan ây mới ngầm nghĩ rằng:  
«nó nói nhầm, tại mình giao ước với nó rồi,  
biết làm sao.

Ngày nọ bà quan đương ngồi mở dài áo  
ra, bồng con cho bú, con bú vừa rồi, chưa  
kiếp gái áo, thì thằng Cao-Thăng bèn dám sám  
xông vào trong ngực bà quan, vạch vú  
ra mà bú, bà ây sững sot nạt nó mà rằng:  
Cao-Thăng, sao mày vồ lě vây! Ông quan  
nói giận muôn đánh nó, thì nó lại nói rằng:  
bầm ông với bà, ông hay quên sao chờ, hối  
trước ông đã giao kèt rõ ràng: hè khi nào  
công-tử ăn rồi thì tôi xin ăn đồ dư của  
công-tử; nay sao lại rầy tôi, ông quan nghe  
nó nói không biết làm sao, mới tính đẻ  
tới ngày mồng một tết rồi sẽ đuổi quách  
nó đi, kèo đẻ nó càng ngày càng sanh tè.  
Việc cũng dã lâu ngày, thằng dày tờ cứ làm  
công việc từ tè, đèn ngày 30-tết: nhơn-ranh  
việc rồi, thằng ây mới bầm với ông quan rằng  
«năm cũ bước qua năm, mới cũng là tối ngày  
tết rồi, bầm ông, ông có muôn Cao-thăng (tên  
chức quan) thêm nứa chằng?

Ông quan nói: «vậy chờ sao, tao làm quan  
sao lao-lai không muôn cao-thăng thêm. Thằng  
ây nói: như ông còn muôn cao thăng, thi cao-  
Thăng còn ở với ông nứa.

Hàien thơ ký, Nguyễn-phương-Chánh.

## Thị phò

### Choi thu

Ngô bay cúc nở bông sao lu,  
Gió nước trăng trời một sắc thu;  
Đời thuở lây viên nhiều rượu thịt,  
Anh em Tô-lù uồng say mù.

### Uồng rượu say

Bảy chục thửa ra mày lúc sưa,  
Lưu-linh nợ cù đê dầu chừa,  
Vườn tây non ngả mờ màng dài,  
Sông Bích trăng lên khắp khởi tra,  
Mồ miệng nóng nà còn tánh cù,  
Đời chon lăn liêu bỗ đường xưa  
Hiềm chí những bức cao dương ây,  
Một đầu 100 thiên rứa mới bưa.

Phú quốc phụ nhom Nguyễn-thè-Vân (tự tảo)

\*\*\*

### Đè Đè Choi (viễn du)

### Hoa chū bút nguyên-vận

Tử ngày dời gót, buổi hành trang,  
Sương mắt khôn ngăn bước lờ làng,  
Lui tới chen choran đường cách trở,  
Thập cao rõ mặt bợm hèn sang,  
Lầu Tần đưa chén quỳnh dời thử,  
Quán-Sở dể thơ, cảnh mây hàng,  
Ra cùi vào lòn bao sá quản  
Đạo xem thè cuộc mới rặng ngoan,

Hà-tien thơ ký, Nguyễn-phương-Chánh

(Chiết sĩ kinh bút)

## Lời Rao

Nay có một vị quý-viên muôn bày ra một cuộc chơi cho vui, trước là có ích cho mình sau là cho anh em dặng đồng mà chơi cho vui với nhau, vì ý người nghỉ, nêu rảnh rang mà không có việc chi vui hữu ích thì ăn là phải sanh tệ, nghĩa là đánh bài bạc, hoặc uống rượu, hút, cho khuây, thì sự khuây ây nó làm hại thêm cho mình, chỉ cho bằng kiêm đều

dài khuây lại thêm có ích thì là hơn.

Vậy xin các tôn-bảng quý-khách, ai có chuyện chí vui, hoặc kim học cổ, thuật một hai chuyện cho vui dặng từc cười, nói cho có diễn lý, mà cảm không dặng nói tục, như chuyện nào châm dặng thứ nhứt, thì sẽ dặng thường một món đồ dặng 5 đồng bạc, còn thứ nhì, thì sẽ dặng thường một món đồ dặng 3 đồng,

Làm rồi thì xin viết tên mình cùng chỗ ở trên dấu mì tờ giấy rồi gián lại, như vậy thì không ai biết dặng tên ai mà bình vị; chứng châm xong rồi thì sẽ mở ra mà coi cho biết tên ai; còn chuyện nào lày thứ nhứt, thứ nhì, thì sẽ dam vào Nông-cổ cho các quý-viên nhàn làm.

Như làm xong rồi thì xin gởi cho M. Phụng-hoàn-Sang Commis à la Cie Nationale de Navigation à Saigon, rồi vì ây sẽ chọn người tuyển duot.

Lời kính rao cho chư Quý-Viên dặng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charnier, số 95, (tục danh Kinh-lập) bánh rất tốt, làm bột mì Langsa ròng, chẳng có pha, xin khi mua cho cần thận kẹo lòn bánh của chèc, lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặng ngọt lắm.

Lại có bán đủ thứ rượu Lang-sa như hàng ngọt mát bồ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, súra bò Chocolat dùng sóm mai và chiểu,

Vậy như vien quan quý khách có rảnh xin đèn quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho nên việc lâu dài.

(PIERRE LÊ-XƯƠNG-NGÂN)

Có người muôn bán một sở ruộng rất to tại hạt Sóc-trăng, ruộng ây khàn dặng 13 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn già lúa ruộng, bón phia đều rách giữa có khai kinh dã lầu, mỗi dồn dặng 4, 5 muôn lá tàu, phia rách-

đất lâm rầy tốt lâm, đã có hơn 30 lá diện ở, chủ nào cũng khé, khỏi giüm ăn, có lập rồi một miềng vườn sẵn sàng, 5. căn nhà vựa cát sắng, bán giá nhẹ, ai muôn mua xin đèn do Bồn-quán mà thương nghị.

## LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngọt mát bồ, và có cơm ay mồi ngày hai buổi, đồ xơi dùng sạch sẽ ngọt béo, vị vân đúng mục, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngọt trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bưa ăn ..... 1,80  
Giá 15 cachets ..... 15 00  
Dùng trọn tháng ..... 50 00  
Như muôn dùng cơm khuya xin phải chờ trước ít nưa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và quý khách muôn Yên-ki, xin tờ trước dặng sáu soan phẩn biệt sang trọng hơn.

Giá một bưa ăn ..... 3.00  
Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chi, xin đèn dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người bón-quán. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy đèn tôi thì cầm on lâm.

NGUYỄN-VÂN-VÂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-ky.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, chủ nhựt-trình Nông-cổ-min-dám, có bán hàng trâu dực, trâu cái, và bò làm, bò xe. Ai có muôn mua những vật ây để dùng làm hàng, kéo lúa thi đèn tại nhà ông ây mà mua. Giá bò tốt mà bán rẻ.

Ngày 29 Décembre 1902.

### Giá Lúa Gạo

	VĨNH-LONG	CỘ-CỘNG	MÃI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đèn nhà máy.....	2 \$ 60	2 \$ 60	2 \$ 70
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc 134 cân hay là 60 kilos, trong 1 trâm	3 46	3 46	3 58
700.....	10	8 40	8 40
Vào bao sắn, khôi thuê.....	15	3 35	3 35
20	3 30	3 30	3 42
Tùy theo			
Gạo trắng nhà máy...dần sáng và tốt xấu.			

## CỤ QUAN MỘT NHO

### Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÈ SÔNG BỀN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chử tây và các thứ sách chử quắc-ngữ, thơ tuồng, truyện sú, cùng sách Minh-tâm, Từ-thơ chử nhu có âm quắc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đồ, cảng viết, ngồi viết, mực, thước, văn vân...

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, máy may, xin rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiệt công lao, sở phỉ không nài nhiêu il.

Nhà có may máy, may y phục tay và đồ trắng Annam vải tốt, ai muôn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chức, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị vien-quan quý-khách rõ, chở café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt mát bồ; gái bán rẻ hơn chỗ khác; có café, súra bò, chocatal dùng sóm mai và chiểu; lại có phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ.—Tôn-Viên, Quý-viên nào thích vui chơi, xin đèn chỗ người bón-quán cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
ở đường GATINAT, số 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá.....	6 \$ 00
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Sơn-hậu.....	0, 20
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Điếu-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bưu-giám cuộn thứ nhất	2 00
Và cuộn thứ hai.....	0 30
Lang-châu.....	0 30
Bách-viên.....	

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hat mà mua thì xin phải gửi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chở ở và tên họ cho rằng, thì ông CLAUDE, sẽ gửi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM-DÂN  
(1903)

NGÀY LANGSA	THANG GIENG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHAP ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG GIENG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHAP ANNAM
1 Jeudi.....	3	Thứ năm	17	Samedi.....	19	Thứ bảy	
2 Vendredi.....	4	Thứ sáu	18	DIMANCHE.....	20	Chủ nhật	
3 Samedi.....	5	Thứ bảy	19	Lundi.....	21	Thứ hai	
4 DIMANCHE.....	6	CHÚA NHỰT.	20	Mardi.....	22	Thứ ba	
5 Lundi.....	7	Thứ hai	21	Mercredi.....	23	Thứ tư	
6 Mardi.....	8	Thứ ba	22	Jeudi.....	24	Thứ năm	
7 Mercredi.....	9	Thứ tư	23	Vendredi.....	25	Thứ sáu	
8 Jeudi.....	10	Thứ năm	24	Samedi.....	26	Thứ bảy	
9 Vendredi.....	11	Thứ sáu	25	DIMANCHE.....	27	CHÚA NHỰT.	
10 Samedi.....	12	Thứ bảy	26	Lundi.....	28	Thứ hai	
11 DIMANCHE.....	13	CHÚA NHỰT.	27	Mardi.....	29	Thứ ba	
12 Lundi.....	14	Thứ hai	28	Mercredi.....	30	Thứ tư	
13 Mardi.....	15	Thứ ba		Jeudi.....	1	Thứ năm	
14 Mercredi.....	16	Thứ tư		Vendredi.....	2	Thứ sáu	
15 Jeudi.....	17	Thứ năm		Samedi.....	3	Thứ bảy	
16 Vendredi.....	18	Thứ sáu					

Gerant CANAVAGGIO

NĂM THỨ HAI. — SỐ THỨ 73

NGÀY 17 THÁNG CHẬP NĂM NHÂM-DÂN.

NGÀY 15 JANVIER 1903

# NÔNG-CỔ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BẢN NHỰT TRÌNH

Người bồi quốc  
một năm... \$ 3 00  
sáu tháng. 3 00

Đóng-dương  
Người Langsa  
cùng ngoại-quốc  
một năm. 10 \$ 00  
sáu tháng. 5 00

Tài pháp cùng ngoại-quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ Bút LUONG-KHAC-NINH

Tự DÙ-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.

SAIGON.

ANNONCES

1<sup>o</sup> Page le centimètre \$ 1 50

2<sup>o</sup> Page le cent.... \$ 1 00

3<sup>o</sup> Page le cent.... \$ 0 80

4<sup>o</sup> Page le cent.... \$ 0 60

## LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chí vǎo  
nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là  
LUONG-KHAC-NINH, mà thương-nghị, chờ có  
vị xin định thương cờ luân trong tháng đó;  
nhưng vậy mà tôi thề Thập nhị thù liên  
bưởn, cũng để thương cờ.

Sau đây tôi xin chư vị đồng văn trong  
Lục-tỉnh, họ nguyên dẽ còn vận thi vũ hăng,  
rồi gởi đèn cho Bồn-quán dặng in, vào tờ  
nhựt-trình này.

Ly là trước làm vui cho bạn Tu-vân, sau  
là xem coi cách sở-kien có lược đồng cùng  
chẳng? Vị nào gởi đèn trước thì in trước,  
còn sau thì đam sau; xin chờ nghỉ trước  
sau làm cao hạ.

Cập-Đđn. 63

## Thuong cõ luân thí

Thập nhị thù liên hồn của chủ bút  
Lương-dù-Thúc xướng:

1º Trong trời thè giải biết muôn ngàn,  
Nam bắc đông tây khắp bờ phang;  
Nhỏ lớn ít nhiều chia mỗi nước,  
Vạn dân thiên-hạ phải khôn ngoan.

\*\*\*

2º Khôn ngoan cho đáng bặt làm người,  
Tạo vật sanh ra bá dể chơi;  
Rủ thiệt tôn vinh hơn diều thú,  
Cũng vì chen mặt đất cùng trời.

\*\*\*

3º Cùng trời ai cũng rõ cơ quan,  
Có vóc có hình phải có ngoan;  
Kè học văn chương người cây gặt,  
Người chuyên thấy thợ kè buôn hàng;

\*\*\*

4º Buôn hàng nghề chót với người xưa,  
Xem lại đương thời chúng rát ưa;  
Chánh nước nhiều phương lo hiệp vòn,  
Trí dân buôn bán lợi cho vừa.

\*\*\*

5º Cho vừa sô sách việc tiêu xài;  
Vô it ra nhiều ăn phải sai,  
Bởi vậy đua chen về mồi lợi;  
Nương nghe thương cõ dặng lâu dài.

\*\*\*

6º Lâu dài thè cuộc với người ta,  
Chánh nước là trên dưới đạo nhà;  
Lớn nhỏ phải tùy theo bờn phận,  
Bán buôn hùn hiệp dặng xai ba.

\*\*\*

7º Xai ba cũng bời thè lập bày,  
Đua tri đua tài với cái tay;  
Vẽ chạm đúc làm đồ may móc,  
Khéo công vụng của tinh cho tay.

\*\*\*

8º Cho tùy nhuận ốc với nhuận thân,  
Mỗi mỗi tranh nhau cái thè thân;  
Rủ vậy phải toan theo kiệp chúng,  
Hiệp hùn buôn bán ráng cho cần.

\*\*\*

9º Cho cần bời mày bạn đồng ban.  
Có khéo có giàu mới có sang;  
Khéo bời học hành, giàu bản chất,  
Muôn theo kiệp chúng phải khôn ngoan.

\*\*\*

10º Khôn ngoan cho biết cách phái chặng,  
Già dỗi dan tham lý đáng răng;  
Hiệp vòn buôn chúng vầy bạn tát,  
Không thì lợi lòn dè người ăn.

\*\*\*

11º Người ăn dặng thè bì người minh,  
Rắng nước không ai có chữ lin;  
Bời vậy của liên chia lụn vụn,  
It nhà cự phú ít sang vinh.

\*\*\*

12º Sang vinh dã biết bời noi thời,  
Trước, nhọc rồi sau mới thành thời;  
Hay ráng dày công thi rõ mạng,  
Làm cho bằng chúng cung trong trời.

## Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Ngày kia Tào-Tháo mời Quang-Công phò yến, lúc Tháo đưa Quang-Công về, thày người Quang-Công ôm, thi hỏi rằng: « Ngựa của ông có sao mà ôm lắm vậy? » Quang-Công nói: « Mình tôi nặng lắm, ngựa chờ chặng nỗi, nó phải ôm. » Tháo khiên kè là hữu giỗ con ngựa dền, xác dù như than lữa, sức mạnh bạo; Tháo chỉ mà nói rằng: « Ông bị con ngựa này chặng? » Quang-Công nói:

« phải là ngựa xích-thô của Lữ-Bồ chặng! Tháo nói phải; rồi thăng yên lạc mà cho Quang-Công lạy tạ. Tháo chẳng nì mà nói rằng: « Tôi đã nhiều phen cho ông sang lụa và gái lột, ông chưa từng lạy tạ, nay cho 1 con ngựa, ông lại mừng mà lạy, sao chính người mà trượng ngựa lầm vậy? » Quang-Công nói: « Tôi biết con ngựa này, nay dì ngán dặm, nay may mà dặng, nêu tôi là anh lôi ở đâu, thì trong một ngày tôi đã bay dặng mặt anh tôi. » Tháo nghe nói sững. Quang-Công từ tạ lui về.

Người dời sau có lâm thò-khen rằng:  
Oai kinh ba nước rõ anh hào,  
Nhà ở chia hai nghĩa khí cao;  
Gian trưởng uồng dam nhiều lè dài,  
Nao hay Quang-mở chặng dấu Tào.

Tào-Tháo hỏi Trương-Liêu rằng: « ta chặng là dài Văn-Trường, mà va mông lòng đi lại, có chí vậy? » Liêu nói: « dè tôi dọ thử va coi. »

Ngày thứ Liêu dèp ra mắt Quang-Công và răng: « Tôi tiêng cũ anh ở nơi Thừa-Tướng xưa từng dè sót lại sau. » Quang-Công nói: « Tôi rất cảm ơn Thừa-Tướng, hậu ý, nhưng tôi tuy ở đây chờ lòng hăng tướng Hoàn-húc. » Liêu nói: « lời anh nói đó sai rồi, ở đời ta chặng phản khinh, trượng thi chặng phải ứng trượng phu; Huyền-Đức dài anh cũng dâng hơn Thừa-Tướng dặng, anh có chí mà lòng lòng dì hoài dì, vậy? » Quang-Công nói: « Tôi đã biết Tào-Công dài tôi rất hậu, hém vì đã chịu ơn hậu của Lưu-hoàn-Thúc, thê sống thác, chặng lẽ phụ nhau, tôi quyết lòng ở đây, nhưng phải lo lập công mà đến cho Tào-Công, rồi tôi sẽ đi. » Liêu nói: « Toàn như Huyền-Đức đã khi thè rồi, thì đi về đâu? » Quang-Công nói: « Tôi nguyện theo. » Liêu biết Quang-Công quyết chặng lại dặng; bèn từ tạ lui về ra mắt Tào-

Tháo và nói thiệt lại. --- Tháo than rằng: « Thò chúa chặng quên cảng bờn, ấy mới thiệt là người nghĩa sĩ trong thiên hạ. » Tuân-Vức nói: « và nói lập công rồi mới đi, nêu chặng khiên và lập công, thì và chừa át di dặng. » Tháo lạy làm phái.

Nói về Huyền-Đức ở nơi Viên-Thiệu, sớm tối thường buồn rầu. Thiệu nói: « Huyền-Đức có chí mà râu hoài di vây? » Huyền-Đức nói: « hai em chặng biết tin tức, vợ con bị sa nỗi Tào-tặc, trên thi chặng dặng đèn nợ nước, dưới thi chặng giữ dặng cửa nhà, sao lại không lo. » Thiệu nói: « tôi muốn tàn binh đánh Hứa-dò dã lâu, nay vừa tiệc xuân hòa hồn, phải diệp hưng binh. » Bèn thương nghị lo kè đánh Tào-Tháo. Điện-Phong cang rằng: « Lúc trước Tào-Tháo đang đánh Từ-châu, Hứa-dò bỏ trống chặng nhọn lùy ày mà tàn binh, nay dã lây Từ-châu rồi, tướng sỉ thêm mạnh, chưa nên khinh đánh, chi bằng cầm cự mà đợi khi va có việc, rồi sẽ phát binh. » Thiệu nói: « dè ta tính coi. » rồi hỏi Huyền-Đức rằng: « Điện-Phong khuyên tôi cõ thù, ông liệu làm sao? » Huyền-Đức nói: « Tào-Tháo là dứa giặc khỉ vua, nêu Minh-Công chặng đánh, e mất đại nghĩa với thiên hạ. » Thiệu nói: « lời Huyền-Đức nói rất hay. » Bèn muôn hưng binh. Điện-Phong lại cang nữa. Thiệu giận nói: « bọn người khoe việc văn khinh việc võ, làm cho ta mất đại nghĩa sao? Điện-Phong cùi đầu nói: « nêu chặng nghe lời phái của tôi, ra binh thi bắt lợi. » Thiệu cả giận, muôn chém đi; Huyền-Đức xin hết sức mới khôi chém lại cầm tù nơi trong ngục. Tho-Thợ thầy Điện-Phong bị ngục, bèn nhóm hết tôn tộc, rồi chia hết gia tài mà cho, lại nói rằng: « ta đi theo trận này, thắng thì oai càng thêm, bại thì ta át chặng còn. » chúng đều khóc mà đưa đi. Thiệu khiên đại-tướng là Nhan-Lương làm Tiền-phuôn, đòn đánh thành Bạch-mả. Tho-Thợ cang rằng: « Nhan-Lương tách hép hối, tuy mạnh bạo chờ chặng nên riêng nhím. » Thiệu nói: « những thượng tướng

của ta, chẳng phải bọn người liệu dăng. » Bên  
lần đại binh đèn Lê-dương.

Quan-thái-thú đất Đông-quận là Lưu-Giêng  
sai người về Hứa-xương cáo cấp. Tao-Tháo  
liên thương nghị hưng binh ngăn đánh. Quang-  
Công nghe bết, bèn vào tướng phủ ra mắt  
Tào-Tháo rằng : « nghe Thừa-Tướng dày binh,  
tôi xin di tản bộ. » Tháo nói : « chưa dám  
phiển Tướng-Quận, sớm tôi có việc, tôi sẽ cho  
mời. » Quang-Công lui về.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

## Độc hưu sở thiêng

(Đọc nhiều ra thế nào)

Khi người ta muốn rõ biết thiêng hạ văn  
minh (thông thái) dường nào, thì phải sánh  
bậc nhơn dân với sở sách vở của dân ấy  
xài dùng.

Ông Montesquieu là người hiền Lang-sa  
có thuật chuyện rằng trong lúc người di chơi  
bên Hồng-mao, là lúc người mới lìa kinh đô  
Paris, là chỗ chánh gốc thông thái, có một đền  
lâm cho người kinh, là người có thầy tại  
Londres, kinh đô Hồng-Mao, thầy một anh  
ngồi lợp nhà mà người ta đưa như trình lên  
cho anh ta coi. Ở trên cao mà ành xem xét  
các quan triều và cách cai trị của các ngài  
mà chơi. Ông Montesquieu không lui về, ông  
hô lên mà rằng : « Trời ôi! cha chả! xứ làm  
sao mà người ta đọc như trình tới trên nóc  
nhà. » khi ấy là khi dân Hồng-mao mới vi thù  
trong các nước giàu có và thung dung đó.

Bèn nay nêu các anh em muốn kiểm cho  
biết những nhơn dân nào thông thái văn minh  
thì các anh em sẽ thấy luôn rằng là các dân  
hay đọc hơn hết đó mà thôi.

Như qua bên nước Huê-Kỳ, là xứ giáo  
mở mang rộng xa hơn hết và cũng cư  
giáo hóa mà trị dân, thì chúng ta thấy cái  
dầu. — Hai mươi chín trăm muôn (29.000.000)  
dân Huê-kỳ xài giày nhiều hơn cả nước Lang-  
sa và nước Hồng-mao nhập lại cũng không bùn.

Chuyện Langsa diễn ra quốc ngữ.

Nguyễn-khắc-Xương

## Chuyện hai ông huyền.

Đời Nam-Đường họ Lý, tại đất Giang-châu  
huyện Đức-hòa, có ông tri huyện tên là Thach-Bich.  
Ông ấy tuổi đã bốn mươi, vợ chết để  
một đứa con gái dặng tám tuổi tên là Ngự-  
Lương, nhà không con trai, cũng không nòi  
tối chí, có một đứa từ gái tên là Dương-Nương  
mà thôi, ông Thach-Bich là người  
thanh liêm, nhơn đức lâm, dân tình ai nấy  
cũng đều thương mến.

Thường thường hè khi rảnh việc quan  
ông Thach-Bich dạy con học hành, còn chiều  
mặt trời thì nàng Nguyệt-Lương với con Dương-  
Nương đánh cờ với nhau, khi lại đá cầu, ông  
Thach-Bich đứng coi và chỉ biếu.

Bữa kia con Dương-Nương đá trái cầu  
vào hang sâu chừng hai ba thước. Con Dương-  
Nương tính nhảy xuống mà lượm lên, song ông  
Thach-Bich không cho, lại hỏi nàng Nguyệt-  
Lương có biết chước chi lây trái cầu lên cho  
khỏi xuống hang mà lượm chăng? Nàng  
ngẫm nghĩ một hồi, rồi biếu con Dương-Nương  
di xách nước dỗ xuống hang để nước dâng  
hang thì tự nhiên trái cầu nổi lên theo nước  
ông Thach-Bich mới khen là có trí.

Ông Thach-Bich nhậm xí Đức-hòa

vài năm. Đến kia ruồi thì kho lương bị cháy  
hao hết vài ngàn già.

Nguyên đời Nam-Đường có ra chỉ hẻ huyện  
phù làm hao lương nhà nước từ 300 già sấp  
lên thì phải xữ tử, nhon vì ông Thach-Bich  
làm quan thanh liêm, nên các quan lớn trong  
triều thương, bèn sang sớ dỗ cho tai biên mà  
cứu ông ấy. Vua tha chém, mà dạy cắt chức  
ông Thach-Bich và bắt ông ấy phải thường  
một ngàn năm trăm lượng bạc.

Ông Thach-Bich bán hết sự nghiệp thường  
không đủ nữa, nên rầu rỉ mang binh mà chèt  
ông ấy có để lại một đứa con gái, và một đứa  
lớn gái, quan mới dạy bán hai đứa lày tiền  
mà thường cho dù số cho vua.

Khi đó trong dân sự có một người tên là  
Già-Xương, nguyên nǎm trước có bị người ta  
vùi cáo, phải áo xữ tử, còn cầm tại ngực, may  
nhờ ông Thach-Bich tới làm huyền đó, tra  
tò tinh oan, bèn dâng sớ tha tên Già-Xương.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-phù-Lè.

## Súc mà thành quân

Thiện tài dưỡng mà thành đam luận;  
Cần khai đồng ban kiền thức ngôn.  
Nhờ lại đời Đông-châu có ông Phạm-Lãi,  
giúp Việt-cửu-tiền thành công rồi, bỏ qua  
mà nuôi bán loài vật để bia truyền cho  
nhà cả nước Trung-huê cẩm vọng. Đến  
giờ đức công rất trọng.

Đời này trong Nam-ky ta có một viên  
đại quan qui danh là Nguyễn-văn-Hai,  
tên phó nhậm tỉnh Bến-trẹ, Phù-hoán-trị,  
tên danh là Phù-Hay, đã nhiều năm thi

nghiệm ra công tinh xem xét, bao tồn bạc  
tiền, dặng làm gương cho người bón cảnh  
bắt chước may dặng thành công. Năm 1899,  
viên quan ấy lên Trà-keo về hạt Cao-mang,  
chọn lụa mua về ngựa cái giống bê cao từ  
1m 18 cho tới 1m 24, được 12 con, sau vồ di  
dáo soát mua thêm trong mây xù tại Nam-  
ky nầy, những là Gò-vấp, An-nhon thuộc Gia-  
định, được 10 con nữa; lại dụng lực di tiêm  
hết hơi mới dặng hai con ngựa đực giống  
(Etalons) bê cao cho tới 1m 25. Từ năm ấy  
dèn nay, công tinh sảng sóc, hao tốn bạc tiền,  
trước làm nhơn cho vật, sau ra súc để đời,  
ày cũng là cương mục ngày sau; nên lo lắn  
mây nǎm chuồn súc mà của người sanh  
sáng ra dèn ngày nay đã dư 30 đầu, « kẽ  
chung cà thầy đực và cái. » Chỗ nuôi ngựa  
ày cũng khéo lụa nhầm dắt đồng cao ráo;  
từ ngày khởi công cho dèn ngày nay, chưa  
hết có ngựa nào bị hoạn, tai biến ruồi ro  
bao giờ; ày cũng may nhờ dắt nước dài  
người hóa vật cho nên, người nuôi mới an  
lòng sảng sóc; nhưng mà khá tiếc thay;  
dắt chồ tuy gò nồng cao ráo thì mặc dầu,  
chồ cũng hép bồi, nên không có chồ trồng  
cỏ theo như bên phương tây cho ngựa ăn,  
phải chịu tổn nhiều tiền bạc thuê kè di cát  
cỏ dà hết hơi; lại còn cho ăn dặm lúa thêm,  
cho nên sự bao tồn đà lầm, vậy mà người  
gìn giữ loài vật ày cũng khôi thát phát. May  
lại nhờ nhà nước đực lòng, chuẩn cặp mỗi  
tháng mỗi con ngựa đã sanh sảng, dặng cặp  
cho 5. \$00; tinh ra vừa dù việc chi tiêu  
về phần cỏ lúa, cùng bò khuyệt chuẩn trại mà  
thôi, chồ chưa thấy lợi đồng nào. Có lẽ  
người cũng trồng cây cho ngựa con chừng  
lớn sẽ ra làm sao.

Viên quan nuôi ngựa nầy luận rằng: phàm  
việc nuôi ngựa, muốn cho ngựa to con, lớn

vóc, thì ban sơ phải chịu khó lựa chọn từ con ngựa đồng cho cao lớn dày đà, hình dung để đậm quan mà để thân.

(Sau sẽ tiếp theo)

Bến-trê Dật dân đồng ký.

## Phong hóa tục dịch

Công chuyện làm ăn. Sự kiện lăng. Sự duy phòng.

Phảm làm người ở đời có chuyên nghệ nghề chi thì phải theo nghề ấy; phải cẩn kiêm siêng năng thì khá đáng, chẳng nên xài phâ chơi bời, cờ bạc, hút xách, rượu trà mà hư thân, già sự nghiệp nghèo, bà con nặng nhẹ thiên hạ chê cười.

Sách có câu: sáng dầu kim tặn, tráng sì vò nhau nghĩa là: dầu giường tiền hết kè tráng sì không còn mặt mũi. Ay là hổ nghèo lâm, thì chẳng có chi làm lịch, chúng bạn khinh dù.

Con người ta ở đời biết dầu là họa biết dầu là phước. Nên khi ta khôn lớn rồi, có làm nghề chi cũng phải ra sức mà làm: tận nhơn lực phuơng trì thiêng mặng; nghĩa là: hết sức người mới rõ mạng trời, chẳng nên khoanh tay mà chờ vận.

Còn làm ra dặng mười đồng xài lây chín đồng, còn một đồng đè đó, tục nói: kiền tha lâu đây lở, lâu ngày cũng dặng nhiều đồng, đè dành khi đau ôm, già yêu lây mà chi đè, khỏi vay bợ người ta khinh khi.

Sách có câu, nhơn vô viễn lự, tất hưu cạn ưu. Nghĩa là: ai không biết tính xa, ăn cỏ lo gần. Làm người mà biết lo xa, thì mới khỏi sợ nước tới trán môi nhảy. Ai ai lại chẳng biết: đại phú do thiền, tiểu phú do cẩn, nghĩa là: giàu lớn tại trời, giàu nhỏ tại siêng năng cẩn kiêm.

Trần-phục-Lê.

## Lời rao

Lời kính rao cho chư Quý-Viên đăng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charner, số 95, (tục danh Kinh-lập) bánh rất tốt, làm bột mì Langsa ròng, chẳng có pha, xin khi mua cho cẩn thận kẽo lộn bánh của chè; lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặng ngọt lắm.

Lại có bán đủ thứ rượu Lang-sa nhứt hàng ngọt mát bồ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, sữa bò Chocolat dùng sớm mai và chiều,

Vậy như viên quan quý khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho nên việc lâu dài.

(PIERRE LÊ-XƯƠNG-NGẠN

Có người muôn bán một sở ruộng rất tốt tại hẻ Sóc-trăng, ruộng ấy khản dặng 13 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn giá lúa ruộng, bờn phía đều có rạch giữa có khai kinh dã lâu, mỗi kỳ dồn dặng 4, 5 muôn lá tàu, phía rạch cái, đất lâm rày tốt lắm, đã có hơn 30 tá diện hè, chủ nào cũng khả, khởi giüm ăn, có lèo rồi một miềng vườn sào sảng, 5 cấn nhà vựa cát sảng, bán giá nhẹ, ai muôn mua xin đến do Bồn-quán mà thương nghị.

## LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách đăng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngọt mát bồ, và có cơm lạy mỗi ngày hai buổi, đồ xơi dùng sạch sẽ ngọt béo, vị vẫn đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngọt trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,840

Giá 15 cachets ..... 15 00

Dùng trọn tháng ..... 50 00

Như muốn dùng cơm khuyn xin phải cho lạy trước ít nứa là một giờ.

Giá cơm khuyn kẻ theo từ món.

Tại khách-lâu có hai cái salons riêng, rộng mát dẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và tư khách muôn Yên lâm, xin tờ trước dặng hứa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3,800

Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc dặm cưới, tân gia chi, xin đến dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người Bồn-quốc. Đã biết vui dầu cũng sự vui, duy tôi thì cầm ơn lâm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Sodi-Nam-ký.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, chủ nhựt-trình Nông-cổ-mìn-dám, có bán ống trầu dực, trầu cái, và bò lâm, bò xe. Ai có muôn mua những vật ấy đè dùng làm lồng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Bò tốt mà bán rẻ

Ngày 13 Janvier 1903.

### GIÁ LÚA GẠO

	VĨNH-LONG	GÒ-CỐNG	BÃI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đèn nhà máy.....	2890	2890	3800
Gạo hơp nhà máy mỗi tạ (5 Phấn tháo 134 cân hay là 60 kilos) trong trâm	3 61	3 61	3 76
700.....	10 > >	3 55	3 15
vào bao sắn, khôi thuê.....	15 > >	3 50	3 50
	20 > >	3 45	3 45
Tùy theo			
Gạo trắng nhà máy...dần sáng và tốt xanh.			

## CỤU QUAN MỘT NHO

### Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tay và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tú-thơ chữ như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đế, cảng viết, ngồi viết, mực, thước, ván vân...

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, mây may, xin rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiệt công lao, sở phí không nài nhiêu it.

Nhà có may mây, may y phục tay và đồ trang Annam vải tốt, ai muôn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chirc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan quý-khách rõ, chở café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngọt mát bồ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bò, chocolat dùng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ.—Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đến chở người bồn-quốc cùng nhau, mà giúp cho nén việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sô giá.....	6 \$ 00	Thúc kiều về sự thi hành án lý về việc hình
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Và việc hộ và việc thương-mại của người
Tuồng Sơn-bạn.....	0 20	Bản quác.....
Tuồng Kim-thach-ký-duyên.....	1 00	Cours d'Annamite .....
Tuồng Kim-vân-kiểu.....	0 30	Cours gradué.....
Tuc-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Conversation Annamite Française Cartonnée.....
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Vocabulaire Annamite français .....
Phong-hoa Đèo-hành.....	0 50	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Ký .....
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10	Miscellannée.....
Minh-Tâm Bưu-giám cuộn thứ nhứt.....	2 00	Sách dạy cách nấu ăn Cartonnée .....
Và cuộn thứ hai.....	0 30	Nhi-Đè-Mai .....
Lang-châu.....	0 30	Phú-kiều.....
Bách-viên.....	0 30	Thơ Nam-ký .....

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chở ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM-DÂN  
(1903)

NGÀY LANGSA	THANG GIENG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHẶP ANNAM	NGÀY LÝ NGUYỄN	THANG GIENG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHẶP ANNAM
1	Jeudi.....	3	Thứ năm	17	Samedi.....	19	Thứ bảy
2	Vendredi.....	4	Thứ sáu	18	DIMANCHE.....	20	CHÚA NHỰT.
3	Samedi.....	5	Thứ bảy	19	Lundi.....	21	Thứ hai
4	DIMANCHE.....	6	Chúa Nhựt.	20	Mardi.....	22	Thứ ba
5	Lundi.....	7	Thứ hai	21	Mercredi.....	23	Thứ tư
6	Mardi.....	8	Thứ ba	22	Jeudi.....	24	Thứ năm
7	Mercredi.....	9	Thứ tư	23	Vendredi .....	25	Thứ sáu
8	Jeudi.....	10	Thứ năm	24	Samedi.....	26	Thứ bảy
9	Vendredi.....	11	Thứ sáu	25	DIMANCHE.....	27	Chúa Nhựt.
10	Samedi.....	12	Thứ bảy	26	Lundi.....	28	Thứ hai
11	DIMANCHE.....	13	Chúa Nhựt.	27	Mardi.....	29	Thứ ba
12	Lundi.....	14	Thứ hai	28	Mercredi.....	30	Thứ tư
13	Mardi.....	15	Thứ ba	29	Jeudi .....	1	Thứ năm
14	Mercredi.....	16	Thứ tư	30	Vendredi.....	2	Thứ sáu
15	Jeudi.....	17	Thứ năm	31	Samedi.....	3	Thứ bảy
16	Vendredi.....	18	Thứ sáu				

# NÔNG-CỔ MÍN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Tại Đông-dương	Người bón-quốc
	một năm.. 5 \$ 00
Tại Làngsa	sáu tháng. 3 00
	Người Langsa
Tại Pháp	cùng ngoại-quốc
	một năm. 10 \$ 00
Tại Saigon	sáu tháng. 5 00
	Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chủ Bút LUÔNG-KHẮC-NINH

Tự Dứ-Thúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.

SAIGON.

ANNONCES

1er Page le centimètre	\$ 1 50
2e Page le cent.....	\$ 1 00
3e Page le cent.....	\$ 0 80
4e Page le cent.....	\$ 0 60

## LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là LUÔNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghi, chờ có lời cho ông Canavaggio nữa.

## Thương cỏ luận

(Phụ lục)

Xét vì lời tục có nói: « khéo nbè chúa Tàu mà nói chết » cũng như người Phansa cũ nói: « ne faites pas la grimace devant le deux singe », nên tôi cũng lục lặc muôn biết chuyện đời thường cũng hay làm quen với nhiều người.

Quen với người các chú nào tôi cũng hay hỏi choi: « vậy chó chú có biết trong Nam-kỳ, nước nào, Quảng-dong hay là nước hệ (A-ka), Triêu-châu hay là Phước-kien hoặc Hải-nam, các chú nước nào giàu hơn hế? ». Chủ thì nói Quảng-dong giàu hion, Chủ thì nói Phước-kien giàu to, chủ thì nói Triêu-châu giàu nhiêu. Tôi nhầm chú nào nói nghe cũng phải.

Phải! Ai mà buôn bán tạp hóa (hàng xéo) lớn cho bằng Quảng-dong ? còn nhà máy lúa gạo, nhà hàng bán đồ tây, thì ai mà qua lúa Phước-kien? Ruộng lúa, ruộng muối, ai thay bia Triêu-châu mà không sợ.

Song tôi cũng chưa chắc gì, nên thường quen với chú nào cũng hay hỏi hoài mọi việc.

Có một lần kia, một người các chú quên, coi bộ có dự trận Biển-don, rồi không dè thông thái dân chửng-ni. Tôi cũng hồi như cũ, thì ý nói rằng: « chẳng có các chú nước nào mà thiệt là cự phu dầu. — Sao vậy? — Bởi vì các chú tôi ai cũng vậy, hé có vận thì kiêm chửng năm mươi trấn, triệu rỗi thì nghĩ, dè cho lớp khác qua, hoặc bà con, con cháu, hoặc người khác cũng không cang chi, dè cho lớp sau kiêm ăn với. — Chửng lối ba mươi năm, thì mày người các chú giàu chẳng hé ở hổ xương noi Nam-kỳ, bao giờ. — Hoặc ruồi chết sớm thì chẳng nói làm chi. — Chớ giàu rồi thì cũng lán lo về bồn sò. Chỉ như các chú tôi mà muôn lập nghiệp thiệt tại Nam-kỳ, mua dién mua đất, dính gốc dính rễ, thì đừng nói chi dèn lúc trước, kè từ tay lại đèn hay, thi dién dát Nam-kỳ đều về tay các chú cả rồi. — Nhờ không tin tôi xin dầu chửng cho mà coi. Kìa như Hoàng-Thái (chúa tàu Lâm,) kìa như Kiền-hồ, các người tướng của dà tiêu hết rồi sao? — Con cháu người ta còn hường bên Tàu, Annam bền này làm sao mà biết cho dặng.

Thiệt như các chú tôi mà muôn lập đại nghiệp tại Nam-kỳ, thì chẳng phải giàu năm mươi trấn triệu như tôi dà nói trước hối này dầu. Phải nhiều hơn nữa, thì mới là thiệt cự phu.

Từ xưa đến nay là các chú tôi kiêm dù ăn, dè dành cho nhau, kè trước người sau, nêu năm mươi người hốt hét thì phán nhiều phải chèi dối, vì nước Tàu dán dồng vò sò. Chẳng những tại Nam-kỳ, mà các chú ở nước ngoại quốc nao cũng vậy, đều dè cho nhau kiêm ăn luôr, ai có phước được nhiều, ai vô vận cũng khôi-chết dối.

Tôi nghe chủ các chú nói, tôi thò ra mà than rằng: « Bì nhơn bì tai! Ngõ dàn bắt tri nhí bắt ôn (ùa huân) hối! »

Thò-châu thò-sanh.

## Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Tháo dèn binh mươi lăm muôn, chia làm ba đội kéo đi, nơi dọc dâng lại gặp tờ Lầu-Giêng, các cắp liên lién; Tháo bèn dà năm muôn binh đi trước dèn thành Bạch-mà rồi đóng binh nơi núi Thủ-son, chính xem trước mặt núi nói dắt băng đóng trong thấy Nhan-Lương, di tiến bộ dã dàn, muôn muôn binh rồng bày lập trận thè. Tháo sút sút, ngó lại tướng cũ của Lữ-Bồ là Tông-Hiên mà nói rằng: « ta nghe người là tướng mạo của Lữ-Bồ, nay ra đánh với Nhan-Lương như một trận coi. » Tông-Hiên lanh mạng, dè thương lên ngựa, xông thẳng ra trận; Nhan-Lương hoành dạo dưng ngựa nói trước trận, thử ngựa Tông-Hiên dèn, hé lèn một tiếng, giục ngựa ra rước đánh, chẳng dặng ba hiệp, chém Tông-Hiên nói trước trận. Tào-Tháo cả kinh nói: « thiệt là dũng tướng. » Ngụy-Thục nói: « nó giết người đóng bạn của tôi, tôi xin báo thù. » Tháo cho đi. Thực lên ngựa húc mâu xông ra trước trận, cả mắng Nhan-Lương; Lương không thèm nói lại, cứ xót tôi đánh, vừa dặng một hiệp, nhắm ngay đầu, xông một dao, ngụy-Thục rơi xuống ngựa. Tháo nói: « ai giám ra đánh. » Quáng lên tiếng xông ra, đánh với Nhan-Lương hai mươi hiệp thua lui về trận; chư tướng sững sờ. Tào-Tháo bài binh. Nhan-Lương cũng dàn binh lui về. Tháo thay gác luôn hai tướng, trong lòng lo buồn. Trinh-Giục nói: « tôi dung một người, nên đánh dặng Nhan-Lương. » Tháo hỏi lùi ai. Giục nói: « chẳng Quang-Công ai mà đánh dặng. » Tháo nói: « ta e va lập công rồi thì va đi. » Giục nói: « Lữ-Bồ như còn, thì ắt đấu Viên-Thiệu, may khiên Văn-Trường phá binh Viên-Thiệu, thi Thiệu ắt nghỉ Lữ-Bồ mà giết đi, nêu

Lữ-Bồ thắc rồi, thì Văn-Trường lại dì dầu sao. » Tháo cả mừng, bèn sai người đi mời Quang-Công; Quang-Công bèn vào từ nhí-lầu nhí-tầu nói: « nay thực thúc mà có đi, thì phải thăm dò tin tức Hoàn-Thục. » Quang-Công lanh mang lui ra, cầm dao Trinh long lèn ngựa Xích-thò, dàn kè-tùng già với người, thẳng dèn thành Bạch-mà ra mắt. Tào-Tháo, Tháo nhất việc Nhan-Lương, giết luôn bài tướng chẳng ai đánh lại, nên mời Văn-Trường thương nghị. Quang-Công nói: « dè cho tôi coi: » Tháo bày rượu thết dài, bồng bao nói Nhan-Lương khêu chiến. Tháo giắc Quang-Công, lèn Thủ-son mà xem; Tháo với Quang-Công ngồi, còn chư tướng đứng chung quanh. Tháo chỉ xông chở Nhan-Lương bày trận, cờ xí troi lởi, dao thương, nghiêm chỉnh, thì nói với Quang-Công rằng: « binh mà dắt. Hà-bắc, mạnh bạo thè ấy. » Quang-Công nói: « tôi coi như gà dắt chó sành, có dù chi mà nói dèn. » Tháo lại nói: « dưới cây mao-cái áo bào thêu, giáp vàng, cầm dao cởi ngựa ày là Nhan-Lương đó. » Quang-Công xem một hồi, rồi nói với Tháo rằng: « tôi coi Nhan-Lương như dựng bảng mà bán đấu. » Tháo nói: « chẳng nên khinh. » Quang-Công đứng dậy nói: « tôi tuy bát tài, xin ra giữa chòn vạng quân lầy thủ úp về dung cho Thủ-Tường. » Trương-Liêu nói: « giữa chòn ba quan không nên nói chơi. » Quang-Công với và lên ngựa, buoi thanh long bay xuông nói, trọn mắt phùng, dùng mày tăm, lược xông vào trận, quân Hà-bắc như sóng rả gió tang, Quang-Công thẳng dèn Nhan-Lương, Nhan-Lương đang đứng dưới cây mao-cái thay Quang-Công trước dèn, vừa muôn hồi, thì ngựa xích thò của Quang-Công bay mau, ắt dèn trước mặt; Nhan-Lương bỏ tay chẳng kiệp, ắt bị Văn-Trường tay buoi một dao, đâm nhào xuông ngựa, rồi

nhảy xuống đất, cắt lây thủ cấp Nhan-Lương treo nơi cổ ngựa, trói lại lèn ngựa dè, dao ra trận, như vòi chồ chằng có người; binh tướng Hà-bắc cả kinh chẳng đánh mà loạn, binh của Tào thưa thè đánh nhau, thắc không biết bao nhiêu, xe ngựa khi giải cướp đoạt rất nhiều; Quang-Công giục ngựa lèn núi, chúng tướng thảy đều khen ngợi. Quang-Công dung túu cấp cho Tào-Tháo. Tháo nói: « Trưởng-Quân thiệt là thần. » Quang-Công nói: « tôi có dù chi mà nói, em tôi là Trưởng-dực-Dức, nơi chôn trăm muôn quân lầy dầu tên thượng tướng, như thò vào túi mà lây đồ. » Tháo cả kinh, day lại ngó hai bên mà nói rằng: « từ rày về sau, như có gặp Trưởng-dực-Dức chớ nên khinh đánh, lại dạy biến vào trong lai áo cho nhở. »

Nói về binh bại của Nhan-Lương, chạy về dèn giữa dèn gặp Viên-Thiệu, bèn bảo rằng có một tướng rải mạnh, mặt dò râu dài cầm cây đại dao, một người một ngựa xông vào trận chém Nhan-Lương, dì, nhơn cờ ày nên binh phải thua. Thiệu kinh hô: « người ày là người nào vậy? » Tháo nói: « ày chắc là Quang-vân-Trường là em chà Lữ-Huyền-Dức. » Thiệu giận lắm, chỉ Huyền-Dức mà nói rằng: « em người mà chém tướng yêu của ta đây, ắt là người có thông minh, thi dè người mà làm chi! » Bèn hộ quân dao phù dàn Huyền-Dức ra chém đi, chánh thị. Chưa biết Huyền-Dức tánh mạng thế nào và nghe bài sau phân giải.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

## Chuyện hai ông húyện.

(tiếp theo)

Người Già-Xương mang ơn ông. Thạch-Bích, song chẳng biết lèn chí mà báo đáp. Về nhà chuyên nghề buôn bán, mà trong lòng

hăng lo lán kiêm chước đèn ơn cho ông ấy.

Bữa kia đi buôn mới về, nghe tin ông Thạch-Bích chết liền chạy đèn ôm xác ông ấy mà khóc lóc, rồi về nhà lạy tiền của sửa soạn tần liệm và mua một sô dắt mà chôn lại dạy cả nhà đều phải đè tang.

Nghe quan dạy bán con Đường-Nương 16 tuổi, ba mươi lạng, còn nàng Nguyệt-Hương 10 tuổi, năm chục lạng, thi mau mau đem bạc đèn mà mua hai người ấy.

Khi đem về nhà, Giả-Xương mới chỉ nàng Nguyệt-Hương mà phân cùng vợ rằng: nàng ấy là con quan Thạch-tướng công, là người ngày trước đã cứu mình khỏi chết nay mới gặp diệp mà đèn ơn cho người, nên biếu vợ phải vì lòng mà nuôi dưỡng cho từ tề, chờ hỏi thăm như có kè thân thích thì sẽ giao lại, nhược hăng không có ai, thì phải chờ khi khôn lớn, sẽ lựa nơi xứng đáng kiêm dời bạn cho nàng ấy. Còn phần con Đường-Nương là từ thi cho theo nàng Nguyệt-Hương cho có bạn, lại dạy vợ chẳng dặng sai khiên dều chi.

Tuy người Giả-Xương có dặn thi dặn, chó người vợ cũng chẳng nghe theo, thấy chồng trọng dải hai nàng ấy thì đem bụng ghét, song chẳng dám nói ra.

Người Giả-Xương khi đi buôn bao thi thường hay gởi hăng lúa về cho nàng Nguyệt-Hương, biếu may áo quần, mà mặc. — Khi về nhà lại hỏi nàng ấy cho biết khi ở nhà người vợ ăn ở với nàng làm sao, mụ Giả-Xương thấy vậy lại càng giận thêm, nên từ ấy về sau chờ khi chồng ra đi buôn rồi, ở nhà bắt con Đường-Nương ở theo bọn tôi tớ mà sai khiên. Con Đường-Nương thấy vậy thi thường hay than thở với nàng Nguyệt-Hương, xin phép tủ sự ấy lại cho người Giả-Xương biết, song nàng Nguyệt-Hương an ủi nó và chẳng cho.

Có một lần kia người Giả-Xương đi buôn mới về, gặp con Đường-Nương đang xách nước thi là không cho làm. Con Đường-Nương nghe dạy vậy thì khóc mà vỗ.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-phù-Lê.

## Sức mà thành quán

(Tiếp theo)

Vụ tốt thi phải xem xét mà kinh làm chứng, ấy là lựa ngựa giòng. Còn ngựa con nhai kbiết ăn theo bầy thì ban ngày phải thả lồng cho thong thả, sờn so mới mau lớn, tắm rửa cũng phải kỹ cang kỹ mài và cũng phải lựa cỗ mà cho ăn như là: cỗ chì, cỗ bát, cỗ vân-châu, cỗ mòm-lồng và cỗ tay kêu là cỗ Bara; trong mày thử cỗ ấy, để cho ngựa con nó cần rút lèo mà ăn thì hay hơn là cầm tàu mà cho ăn.

Viên quan này còn đương lo chở nuôi ngựa này chưa phái cuộc, trong khi đầu người mới khởi công cũng thường làm dở rồi sau kiêm chở khác cho rộng rãi, chẳng dè ngay lụng tháng qua đèn bày giờ ngựa sanh sảng, càng đồng, dắt thêm càng chặt, mà cũng chưa có chở náo mà trống cỗ cho ngựa ăn. Lại thêm ngọt vì qua lối ruộng nương cây hái chặt đồng rồi, thì ngựa không dám thi lồng, đêm ngày cứ cầm tàu mà thôi, vi vậy ngựa con nào con này cuốn chung cuồn cuộn lại thêm muỗi mòng, mà cũng không lao binh thi biết công phu dường nào; vào chuồng thấy vật loại buộc ràng muôn mờ bung cho thong thả, mà bụng nghĩ cho thiên da cháy mày nám cây dặng một cây lúa không đẻ gi, rồi lại không đánh thả, bởi sợ phá tan dân vật đau lòng. Hèo lo trong chuồng khéo ráo, thì chung quanh sao khỏi bầy lợn, cảm bầy lợn thì càng thêm mòng muỗi; bởi v

một năm muỗi ngựa chừng dặng 6, 7 tháng thong thả khỏe khoắn mà thôi.

Cũng bởi chở còn chặt chọi, nên muỗi ngựa thè tuy tần phát một ict hoai mà còn bó buộc chở chí tĩnh nào rộng rãi như thè Biên-hòa hay là Thủ-dầu-một, thì chắc chuồng ngựa quan. Phù này sung túc hỏi còn hơn nữa.

Việc nuôi ngựa cái thi kè từ sáu năm sắp lên, như ngựa được khỏe mạnh không xảy đèn sự gì ruồi ro, thi kè lợi nhiều, là vì hè lúc ngựa đực vừa bán được; thi bán còn ngựa cái to nào đúng tuổi, thi hội kiểm duyet lại châm thêm sô cho mình. Như thè tháng rồi đây, hội phái viên kiểm duyet xưởng tỉnh Bến-tre mà coi xét, có châm thêm cho chủ nuôi được 4 con ngựa cái giòng to nứa; ấy là ngựa sanh sảng tại chuồn năm đầu 1899; còn lại năm sau con sinh ra năm 1900, thi còn đợi năm tới dùng tuổi chốt sê châm thêm nữa. Bây giờ số ngựa được ấp thường nội chuồng là 26 con, nhưng năm tới sung thêm thi sẽ dặng ngoài 30 con. Kè chốt năm nay sô 24 con và hai con ngựa đực giòng (étalons) mà viên quan này lành tiên chuẩn cặp còn được 1300 \$ 00 usy, huân chi năm tới có lẽ nào không dặng 500 \$ 00; rằng mà hoạn dường một năm thêm một ít, tụ thiều thành da, trước là có chưng máy tạo sanh hóa mà chơi, sau súc vật, mà làm nhơn cũng là mua mua có thuở.

Kè viết truyện này đã biết rằng: ngôn từ hò kịch, song cũng hiểu được công chuyện thời. Cứ xin những người đồng chí chờ và ché khen.

CHUNG  
Bến-tre đặt dân ký.

## Ngủ luân thông giám

Lời tựa

Đéc bức trường thượng hay nói rằng: đời nay học chữ lây, trò nên thô tục,

quên đều khuôn phép, sót nghĩa luân thường, hóa ra mắt cách lich sự con nhà Annam. Lời nói như vậy cũng nhằm đó chút, song mía sâu có dốt nhà, dốt có nơi. Ai ai cũng học mà kè-học vị kỷ, người học vị nhơn, xưa nay đều có. Chẳng phải một việc học mà dù làm con người ra lich sự cho được. Tuy thông biết muôn vạn sự vật, mà chẳng sửa sang trau đổi tự nhiên thiên tính cho khỏi khỉ bẩm sở câu, vật dục sở tê, thi học cũng chẳng ích gì?

Tôi nhớ mọn hậu sinh, may nhờ ơn trên ăn học với đời, no đói cũng biết xuôi xuôi. Xét vì trong việc học tây, luân thường cũng có dù. Tuy khác cách mặc dầu, song nghĩ suy cũng một. Vua tôi có, cha con có, chồng vợ có, anh em có, bạn hữu có. Gương tốt, gương xấu biết là bao nhiêu! Duy bắt chước, răn mình cũng không, hai đều ấy tại nơi người học mà chớ.

Tôi sẵn công du lán diễn một môt gương tốt xấu trong truyện sách tây ra chữ quốc ngữ cho em át tôi nó coi nó chơi, như biết tôi mà bắt chước, xấu để răn mình, thì tôi ường tôi làm anh cũng hữu ích một chút.

(Sau sẽ tiếp theo)

Nguyễn-khắc-Xương

## Tài thọ luận

(Tiếp theo)

Nương dựa yên noi rồi thi tôi đi cuộc bờ mướn cho người ta trồng mía, làm mướn ngày mà chi độ; may nhờ ông chủ ở làng Kim-son là người hảo tâm khi mía bén rồi người biếu vợ chồng về gần sô mía cắt chổi ở mà coi chừng và đánh lá mía, mỗi

ngày ông trả cho chồng năm tiền vợ hai tiền chừng mía dà đúng lứa ông lại cho hai liếp bán mà nuôi con; ruồi thay năm ấy mía trúng mùa nên không có giá; thày vậy tôi đón cả hai liếp chờ vợ và đổi lúa mà ăn dặng đợi tới mùa mà làm ruộng; một ngày kia đi đạo chơi thày lôi ập dưới có vườn mì-u, mè men đèn hỏi thăm coi chủ vườn có mướn lượm trái dấu dặng cho con trọng tôi nó đi lượm rẽ kiêm dấu mà thấp; chẳng ngờ ghé lại nhà ấy hỏi ra là bà con của tôi; chừng đó tiếc dặng thân thích mới về thưa cùng ông chủ hay dặng đồ đệ dọn về ở đậu với người bác bà con mà làm ăn. Bác năm và bác sáu tôi thày vợ chồng tôi nghèo mới cho hai chục công đất bên cù lao Thời-sơn mà làm ruộng. Con người ta làm sao cũng không nói với vận thời còn dương yên kiên.

Khi bác mình cho đất mà làm, thì cũng tưởng chắc là toan ăn, vì ruộng làm khôi dong lúa mướn, có lẽ nào lại không du đãi hay sao; ai dè cái đất làm sao bắt mạ xuồng ban đầu tươi tốt, rồi chừng vài mươi ngày trở lại sau hè trời nắng thét mạ thủng thẳng cháy lá, đèn đói vợ chồng chịu khó hê nước lớn thì ráng tác nước sông vào, ôi thôi; tác nước sông vò dã không cứu dặng con ngặt nghèo, mà càng rầy lại đè ne theo nước lên mà cắn mạ nữa mới kỳ cho. Các ông có thày công, cuộc con người ở thè này như may chẳng nói làm gì chờ cái ruồi thì khổ biết là ngắn nào; Ai đi trên trời hạng hàng, mạ cháy đất khô, dưới đất hập hinh của công trò ngách; ban đêm lên bờ bậy cắn mạ bở bậy bạ cùng đồng ban ngày tuốt xuồng hàng sâu không phương, trừ khừ công cuộc như vậy đâu tai biến chờ tôi cũng không chịu ngã lòng mà quên bê nồng vụ. Tôi chạy trối về bên Rạch-gầm tôi thưa mọi

nỗi hư thiệt cho bác năm bác sáu tôi hay, rồi bác tôi lại cho lúa giồng khác. Ngày nay dèn nghĩ mà thương hai bác tôi, nhà không đủ gì nhưng mà thương con cháu nên hỷ sức phù trợ dặng mà làm ăn; Bác tôi cho lúa giồng khác và biếu vào đông phía Kim-son mà bắt mạ, rồi chờ qua Thời-sơn mà cày Nghé đất cù lao thường làm lúa sớm; mà năm ấy tôi bị thất mạ kỳ nhứt, làm bắt mạ sau thị đã muộn rồi.

(Sau sẽ tiếp theo)

Bảng-Gian Phan-công-Võ lão phu

### Lời rao

Lời kinh rao cho chư Quý-Viên dặng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charner, số 95, (tức danh Kinh-lập bánh rất tốt, làm bột mì Langsa ròng, chẳng có pha, xin khi mua cho cần thận kẹo lộn bánh của chèo; lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặng ngọt lẩm.

Lại có bán đủ thứ rượu Lang-sa như: hàng ngọt mát bồ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, sữa bò Chocolat dùng sớm mai và chiều,

Vậy như viên quan quý khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho一件事 việc lâu dài.

(PIERRE LÊ-XƯƠNG-NGẠN

Có người muốn bán một sở ruộng, rải tại hạt Sóc-trăng, ruộng ấy khôn dặng năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn giá lúa ruộng, bốn phía đều rạch giữa có khai kinh đã lầu, mỗi dồn dặng 4, 5 muôn lá tầu, phía rạch-dòn làm rây tốt lắm, đã có hơn 30 lá diệp, chả nào cũng khá, khởi giüm ăn, có lối một miềng vườn sào sàng, 5 cัน nứa vựa cát sảng, bán giá nhẹ, ai muốn mua dùn do Bồn-quán mà thương nghị.

### LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacareo.

Kinh rao cho chư vị Viên-quan quý-khách ưng rồ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngọt bồ mát bồ, và có-cơm rau mì ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch sẽ ngọt béo, vị vân dùng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặm đồ ngọt, héo trong ngày thứ năm và thứ bảy, mỗi mản, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,50  
Giá 15 cachets ..... 15 00  
Dùng trọn tháng ..... 50 00  
Như muốn dùng cơm khuya xin phải chờ trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kè theo từ món.  
Tại khách-lâu có hai cái salons riêng, rộng rãi đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và ai khách muốn Yên ấm, xin-tò trước dặng ma soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3,00  
Tôn-Viên quý-khách-muôn-dặt, hoặc-bánh ngọt, hoặc tiệc đám cưới, tân-gia chi, xin dèn dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính chư vị doái chút tình mọn với tôi, là người quốc. Đã biết vui-dầu cũng sự vui, duy tôi thi cầm ca lâm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soc-Nam-kỳ.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, chủ nhựt-trinh Nông-cổ-mìn-dàm, có bán lúa trâu đực, trâu cái, và bò lâm, bò xe, ai có muôn mua những vật ấy để dùng làm gác, kéo lúa thì dèn tại nhà ông ấy mà mua, bò-tốt mà bán rẻ

Ngày 13 Janvier 1903.

GIÁ LÚA GẠO	VĨNH-LỘNG		
	VĨNH	GÓ-CỘNG	BÌA-KIU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chèo-dền nhà máy.....	2 \$ 90	2 \$ 90	3 \$ 00
Gạo hắc nhà máy mỗi tạ 5 Phấn-thóc 130 cân hay là 60 kilos, trong 1 trăm 3 : 61 : 3 : 61 : 3 : 176	10	3 55 2 55 3 70	
700.....	15	3 50 3 50 3 65	
Vào bao sắn, khói thuỷ 20.....	3 45	3 45 3 60	
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo dần-sáng và tốt-xấu.		

### CƯU QUAN MỘT NHỎ

#### Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÉ SÔNG BỀN-TRE

Có bán các thứ sách sơ-học chử-tay và các thứ sách chử-quốc-ngữ, thơ-tuồng, truyện-sử, cùng sách Minh-tam, Tú-thơ chử-nhu có Âm-quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà-trường, như giày-trắng, giày-đồ, cảng-viết, ngồi-viết, mực, thước, văn-văn...

Bán các thứ hình-treo chơi và tủ-sắt.

Nội-hạt ai có sữa-tủ-sắt, máy-may, xin-rước-dền-nhà, thì sẽ giúp-cho, chẳng-tiết công-lao, sở-phí không-nài-nhiều.

Nhà có may-may, may-y-phục-tay và đồ-trắng Annam-vài-tốt, ai muôn-dặt-may-tùy-thích, tiểu-công thường-ăn-rẻ-hơn-chỗ-khác.

Paul Chirc, chử Cafè-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư-vị vien-quan quý-khách rồ, chỗ-café-mới-lập-day, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt-mát-bồ; giá-bán rẻ-hơn-chỗ-khác; có-café, sữa-bò, chocolat dùng-sớm-mai-và-chieu; lại-có phòng-nghỉ-ở-từng-trên-sach-sé.—Tôn-Viên, Quí-vị-nào-thich-vui-choi, xin-dèn-chỗ-người-bồn-quốc-cùng-nhau, mà-giúp-cho-nên-việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH  
cỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI  
ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có báu Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuộn một năm là 50 sò giá...	6 \$ 00
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tuồng Sơn-hậu.....	0 20
Tuồng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00
Tuồng Kim-vân-kieu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử-ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Điều-hành.....	0 50
Chánh-tà và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bưu-giám cuộn thứ nhất	
Và cuộn thứ hai.....	2 00
Lang-châu.....	0 30
Bách-viên.....	0 30

Ai muốn mua thi đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cờ ở xa hặt mà muốn mua thi xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chép ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM-DÂN

(1903)

NGÀY LANGSA	THANG GIENG LANGSA	NGÀY AN NAM	THANG CHẶP AN NAM	NGÀY LANGSA	THANG GIENG LANGSA	NGÀY AN NAM	THANG CHẶP AN NAM
1 Jeudi.....	3	Thứ năm		17	Samedi.....	19	Thứ bảy
2 Vendredi.....	4	Thứ sáu		18	DIMANCHE.....	20	Chủ nhật.
3 Samedi.....	5	Thứ bảy		19	Lundi.....	21	Thứ hai
4 DIMANCHE.....	6	Chủ nhật.		20	Mardi.....	22	Thứ ba
5 Lundi.....	7	Thứ hai		21	Mercredi.....	23	Thứ tư
6 Mardi.....	8	Thứ ba		22	Jeudi.....	24	Thứ năm
7 Mercredi.....	9	Thứ tư		23*	Vendredi.....	25	Thứ sáu
8 Jeudi.....	10	Thứ năm		24	Samedi.....	26	Thứ bảy
9 Vendredi.....	11	Thứ sáu		25	DIMANCHE.....	27	Chủ nhật.
10 Samedi.....	12	Thứ bảy		26	Lundi.....	28	Thứ hai
11 DIMANCHE.....	13	Chủ nhật.		27	Mardi.....	29	Thứ ba
12 Lundi.....	14	Thứ hai		28	Mercredi.....	30	Thứ tư
13 Mardi.....	15	Thứ ba					Thứ năm.
14 Mercredi.....	16	Thứ tư					
15 Jeudi.....	17	Thứ năm					
16 Vendredi.....	18	Thứ sáu					

Gérant CANAVAGGIO

# NÔNG-CỔ MÌN-DÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỘI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc	
một năm..	5 \$ 00
sáu tháng. 3 00	
Đóng-dương	
Người Langsa	
cùng ngoại-quốc	
một năm. 10 \$ 00	
sáu tháng. 5 00	
Tại pháp cùng ngoại-quốc 10. 00	

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LUONG-KHAC-NINH

TY BÚT-THÚC

DƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

- 1<sup>er</sup> Page le centimètre \$ 1 50
- 2<sup>de</sup> Page le cent.... \$ 1 00
- 3<sup>re</sup> Page le cent.... \$ 0 80
- 4<sup>te</sup> Page le cent.... \$ 0 50

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thi cứ do Bồn-quán chủ-bút là LUONG-KHAC-NINH, mà thường-nghị, ché có cho ông Canavaggio nữa.

Lời Rao

Theo cò lè hể sắp ăn thi nghỉ, vầy  
đã 28 tết rồi, xin kiều lối với chư  
hữu cho nghỉ vài kỳ nhứt-trình, ra  
tông sẽ tiếp theo, vì nhà in nghỉ thi  
lòng có ai làm việc.

Bồn-quán cản tin.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

HỘI THỦ HAI MƯƠI SÁU.

Viên-Bồn-so bài binh tồn-tưởng,

Quang-Văn-Trường treo án-phong-vàng

Nội-về Viên-Thiệu muốn chém Huyền-Đức

Huyền-Đức thung dung hước tội than-rặng

Minh-Công nở nghe lời thi phi mỉ dứt-tinh

nhau sao, em tôi là Văn-Trường chẳng-hay

còn-mắt; trong thiên hạ mà giồng-nhau ày

thieu chí, hể những người mặt-dò râu-dai

thì là Quang-mô hét-sao, sao Minh-Công chẳng

xét-vậy? » Viên-Thiệu là người không-quyet

doán, nghe Huyền-Đức-nói, thì trách Tho-Tho

CVN 5354

rắng : « ta nghe lời người, may chờ không, chúc nứa đã già, làm người hảo nhơn rồi. » Bên mời Huyền-Đức lên ngồi trên, dặng thương nghị bão thù cho Nhan-Lương. Dưới Trướng có một người lên tiếng bước tới thưa rằng : « Nhan-Lương với tôi như anh em; nay bị Tào-Tặc giết; tôi lẽ đâu chẳng di bão thù. » Huyền-Đức xem thấy người ấy, minh cao tâm thước, mặt như sải lang, là tướng có danh dắt Hà-Bắc, tên là Văn-Xù. Viên-Thiệu cả mừng nói : « nêu chẳng có người ai mà báo thù cho Nhan-Lương dặng; ta cho mướn muôn binh ròng, dám qua sông Huỳnh-hà, dặng theo mà giết cho dặng Tào-Tặc. » Tho-Thợ nói ; « chẳng nên, nay phải, dè binh mà đón nơi Giêng-Tân, chia binh ra mà giữ Quang-Đô, ây là chước hay; nêu khinh, mà đam binh qua sông Huỳnh-hà, thoản có sanh biêng, thi chúng ắt chẳng đường về. » Thiệu giận nói ; « cũng bối bọn người làm cho trì trệ lòng quân lán lựa cho mắt ngày giờ, há chẳng nghe binh qui vì mau sao? » Tho-Thợ trả ra thán rằng : « trên thì dấy chí, dưới thì vụ công; mờ mờ sông Huỳnh-hà, ta chẳng biết thác vê đâu. — Bên già binh chẳng ra nghị việc. — Huyền-Đức nói ; « Bị mang ơn nặng, không lây chi dẻo, nay tôi muôn xin đi với Văn-Trường-Quân một là : dến ơn dược cho Minh-Công, hai là : dọ cho dặng tin chắc Văn-Trường. » Thiệu mừng, bèn sai Văn-Xù với Huyền-Đức đóng lầu tiền bộ. Văn-Xù nói : « Lưu-Huyền-Đức là tướng thua hoài, đam theo trong quân thì bắt lợi; như chúa công muôn cho và di, thi tôi xin chia cho và ba muôn binh, dè di hậu bộ. »

Khi ây Văn-Xù bèn lánh bầy muôn binh đi trước, khiên Huyền-Đức dàn ba muôn binh theo sau.

Nói vé Tào-Tháo từ thày Quang-Công chém Nhan-Lương, thì lại càng kinh phục hơn nữa; bèn làm biểu tấu trào dinh phong cho Văn-Trường làm Hòn-Thợ Bình-Hầu, dúc ân cho

Quang-Công. Bóng có quân về báo nỗi Viên-Thiệu lại sai Đại-Tướng là Văn-Xù dẹp binh qua sông Huỳnh-hà, lại chém phía Giêng-Tân. Tháo bèn trước sai người đi dời dân cư qua Tây-Hà, rồi sau mới lệnh binh ra cự; lại truyền lệnh, đam hậu-quân làm tiền quân, đam tiềng quân làm hậu-quân, lưỡng thảo thi chờ di trước còn binh thi kéo di sau. Lữ-Kiên nói : « lưỡng thảo di trước quân binh di sau, ý chi vậy? » Tháo nói : « lưỡng thảo di di sau thì nhiều khi bị cướp giục hoài nén khiên di trước. » Kiên nói : « thoản gấp binh giặc cướp di, thi liệu làm sao? » Tháo nói : « dè đợi binh giặc dến, rồi ta sẽ tính. » Lữ-Kiên lòng nghĩ chưa quyết, đi gần đèo Giêng-Tân, Tháo ở sau nghe dạo binh trước là bét, bèn sai người tới trước xem, về báo nỗi Văn-Xù là Đại-Tướng, bên Hà-Bắc dàn binh dến, binh của ta đều bỏ lương thảo và chạy bốn phía, dạo quân hậu thi còn xa, liệu làm sao? Tháo giờ rồi chỉ cái nứi dắt mà nói rằng : « chờ đó nén lánh dắt. » Quân mà bèn chạy rết lên núi dắt. Tháo khiên quân sĩ đều mở giáp ra mà nghĩ, lại thả ngựa di hết. Bé Văn-Xù ào dến. Chúng tướng nói : « giặc dến rồi, phải mau bắt ngựa lại, dặng chay về thành Bạch-mà. » Tuân-Nhu bèn la rằng : « ây là, dè làm mồi mà nứu giặc, bắt lì làm chí. » Tháo lạy mắt, nhảy Tuân-Nhu mà cười. Nhu biết ý, chẳng nói nữa. Quân của Văn-Xù đã dặng lưỡng thảo, gươm giáp, lá mít ham dến giục ngựa, quân sĩ lòn xò chảng y dội ngựa Tào-Tháo bèn khiên quân ra xuồng một lược mà đánh, quân của Văn-Xù cả loạn, quân của Tháo ở ngoài ùng ùng vê dến. Văn-Xù một mìnli, nhắm cự không bèn giục ngựa bỏ chạy. Tháo ở trên núi chỉ xuồng mà nói rằng : « Văn-Xù là danh tướng bên Hà-Bắc, ai di bắt dặng; » Trương-Tử-Quảng bay ngựa xông ra một lược, cù Văn-Xù chờ chạy. Văn-Xù ngó lại thấy tướng đuổi theo, bèn dương cung lắp

lần Trương-Liêu; Tú-Quảng cà kèu : « tặc tướng chờ bắn. » Trương-Liêu mau cùi đầu, tránh thi mũi tên đã trúng trên mào đực dây anh quan. Trương-Liêu lại ráng, sức duỗi theo, con ngựa lại bị Văn-Xù bắn một mũi trúng trước mặt, bèo té qui cần trước; Trương-Liêu nhào xuống đất. Văn-Xù quay ngựa trở lại. Tú-Quảng huơ hùa tiếp đánh phía sau lưng Văn-Xù, quân mà ào dến, Tú-Quảng liều đánh không lại, quay ngựa chạy về. Văn-Xù lùa binh đuổi theo. Bóng thây chừng hơn muôn quân kỵ, một tướng di trước huơ dao giục ngựa xông dến; là Quang-vân-Trường, cà hé tặc tướng chờ chạy. Văn-Xù tiếp đánh chẳng dặng ba hiệp, khiếp sợ, bèn giục ngựa vòng theo mé sông mà chạy. Quang-Công ngựa hay, rượt theo kịp Văn-Xù, nhắm sau ót huơ một dao chém Văn-Xù phao xuống ngựa. Tào-Tháo ở trên núi thày Quang-Công chém Văn-Xù rồi, bèn xua binh mà vừa giết binh Hà-Bắc rồi xuồng sông hết nữa, lưỡng thảo xe ngựa, đều bị quân Tào-Tháo, đoạt lại. Văn-Trường dàn vài quân kỵ, đồng xông tây đục, lúc đang đánh, thi bên kia Huyền-Đức dàn ba muôn binh dến, gấp quân chạy về báo nỗi, phen này lại bị người mất dỗ rau dài chém Văn-Xù nữa. Huyền-Đức lật đật giục ngựa dến xem, cách phia bên kia sông thây một chòm người, ngựa qua lại như bay, thây rồ trên cây cờ có dế Hồn thợ Bình-hầu Quang-vân-Trường, bảy chữ. Huyền-Đức mừng thầm, lay ta trời dắt và nói rằng : « nêu vậy thi em ta quả nhiên còn ở bên Tào-Tháo. » yura, miêu, kèu, dặng ra mắt nhau, lại bị dạo binh lớn của Tào-Tháo ào dến, nên phải thâu binh trở về.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

## Quảng-văn thi-cuộc

Quảng-văn thi-cuộc chủ nhơn, lúc này mông từ dự hội dế học phái viên di Bắc-kỳ cuộc đầu xảo. Bởi vậy những thơ gởi dến cuộc nhan sắc;

Quảng-văn chưa lo dem vào nhứt-trinh được. Người có gửi một bài phú « Thanh-ny huồn kỵ », xin dem vào đây cho Văn-hữu xem.

Bồn-quảng chủ bút cẩn sự.

## Thanh ny huồn kỵ phú

Đi mổ tục vi vai còn xuân, vi văn.

1. Xuân lợt non linh,
2. Hương nồng biển khò.
3. Cái thắn bô liều, túi vươn gà mà lánh cuộc trán ai;
4. Xúc phản thuyền quyên, tiềm nùi seo ngô siêu vòng lịnh độ.
5. Néo không khồng sắc sặc, dài mảnh dào mà sánh bọn nau sông;
6. Đường thị thị phi phi, liều mày liều muôn hỏi trời tình ngô.
7. Những nỗi nguồn ăn bể ái, tâm lòng cầu đạo chẳng thèm tham;
8. Nào hay trăng ý gió tình, tát dạ mèo trán dà sở mộ.

Bối vậy :

9. Điện-bưu-sắc chảy kinh ngo ngắn. Các dặng vương ngọn gió khéo dòng, dừa;
10. Thùa ngọc huê mỏ cá bơ thờ, sông Ngân hàng câu ô cảng xui dục.
11. Ao ước vế Tây xách giép, mành hông quân cho khôi kiếp luân hối;
12. Lâm le qua biển cỏi lau, dặng la ý chưa sạch, đều vinh nhục.
13. Hạt mộng hóa ra trán mộng, bán buồng buôn phàn nghỉ cơ câu;
14. Thiện duyên trở lại ác duyên, quên gió rù trăng nên kỳ cục.
15. Bà nguyệt khéo xe chì dò, lá lay mà khuỷa khóa kẽ ni ô;
16. Ông tơ giác buộc lầu xanh, các cờ lai xây ván người thê tục.

Ôi thời!

17. Dựa rừng trước Quan-âm, dặng trao đổi nhan sắc;

- 18 Nương bóng tòng La-háng, mà trang diêm dung nghỉ.  
 19 Nợ ngù phuong yết đê, kia bắc bộ kim-cang, uồng sơn thết cho ai mình vàng rụm;  
 20 Đầu thập nhị lầu dài, dò tam thiền Châu-lý, thường chém bôi cừng khách má xanh rì.  
 21 Sớm làm mây, chiều làm mưa, mây mưa mù mịt dàn Vũ-phong, cầu hoa nguyệt đổi cầu kính kệ;  
 22 Trưa đốt hương, khuya đốt lữa, hương lửa lờ làng dài Phượng-trượng, cành Yên-ba thay cành từ bi.  
 23 Vải chùa quét trước lá da, theo thủ quẻ nhưng không kè chuộn;  
 24 Nhà xưởng yêm niêm nệm túy, ở dài lịch dã hiềm người vi.

Nén mới

- 25 Đồi sắc den chàm;  
 26 Mượn màu phàn đại.  
 27 Cò phật không đàm đều hưu cựu, nghiên thành đỗ nước dạng cười triều;  
 28 Không vương đâu quản sự biệt ly, lá giò nhành chim tinh dặng toại.  
 29 Một xoan tay ngọc, ngõ đường hoa gõi phật-tử vui chơi;  
 30 Nhà diêm mồi sơn, bồng bờ liêu miêng Vương-iôn đưa dày.  
 31 Phường phât giò sen miền Nam-hải, gót Kiêm-liên dâ dượi, phòng theo dõi bước Quan-âm;  
 32 È nê mưa huệ cỏi Tây-thiên, gương bạch ngọc sǎm soi, quá uồng làm thân mỵ vãi.  
 33 Nhà hột ngọc, vọt hột châu, đàm huê mang mắt;  
 34 Buôn khách Tân, bắt khách Sở, bồi diệp thon von.  
 35 Bróm chán ong chưởng, nỗi phàm thết phúc khỏi niêm chuồn tròng;  
 36 Anh rù yèn rập chôn lâm cung nhớ những chuyện nước non.  
 37 Chiếc thuyền tinh lững dừng biển trám luân, ông Đạt-má nghiên trong cười khúc khít;  
 38 Cái sóng sặc lò xo dòng tè dộ, số đoan

- trường rùm tiếng nói bầm bon.  
 39 Hòn xoa Tân, cảnh chói dài son, doái lại chuỗi bồ đề vội mắt;  
 40 Hạ đàm thương đón lòa các tia, xem qua ba la mặt dầu còn.

Đèn nay.

- 41 Hòn hổ diệp lúc mơ màng; chợt thấy thiên phòng dà báo ngáo;  
 42 Giật hải dường con say tin, biết báo niên khách kiêm băng xăng;  
 43 Lâm cuộc phái già mè, lừa đảo con den mà pha qui;  
 44 Kỳ tình dà chí thù, bơ vơ tay trắng khó thông thần,  
 45 Máu móng gà, nước vồ lưu, ngoài hiên mây tạnh lộn mây mưa, Tông-ngọc Trường-khanh nhinh xứ nữ;  
 46 Rượu bạch cúc, trà hóng mai, trên tiệc khách say mời khách tin, Vương-tôn Công-tử ngòi tình nhơn;  
 47 Tòa thiền nhiên xây dúc một trăm năm, phải sóng dây cầm sặc, hoặc gấp trang tài tử, hoặc gấp bức phong lưu, chi lò dò con người ra bậc phận;  
 48 Bồ tao hóa vòn vơ mười hai bèn, mong gạt khách giang-hồ, vậy cũng gọi tu hành, vậy cũng rằng tác phước, luôn khoe khoan cái tuổi hời thanh xuân.

Trịnh-hoài-Nghĩa. (Saigon)

## Tài tho luận

(Tiếp theo)

Muộn rồi muộn chờ biết làm sao bây chừ, cũng phải đánh liêu, chừng mạ sòn sơ già ngày tháng rồi, tôi mới nhỏ chờ qua mây cây mây chục công đàt rày của bác tôi cho. Đến tuổi này mới thấy lòng ơng Tạo vật muộn cho ai nên hư đê quá. Lúc tôi cày xuồng dà hèt hai phần tháng chia, ai dè trời

## Ninh gian hậu biên.

Trong Biển-lục nói rằng: Đời vua Càng-long năm thứ 20 có tên Hồ-khánh-Minh tối yết miêu đức Võ-Mục tại núi Linh-sơn thây trước đền thờ có một cái hình Tân-Côi đức bắng đồng, hình tròn ké dề giữa sân đền thờ day mặt vò miêu, cùi đầu xuồng, dưới chon có dè một dòng cây bằng vông-văn-văn, còn trên đầu Tân-Côi đã khuyết xuồng, đầu mòn lồng, gán hột cái trắng. Tên Hồ-khánh-Minh hỏi ra thì người giữ miêu thuật rằng: Từ thuở nay ai muốn đèn yết miêu này, trước khi muôn cầu khẩn đều gì, thì phải lậy cây Ngô-dồng để sắng dưới chung Tân-Côi mà đánh trên đầu nõ ba cái rói sẽ vào khẩn cầu mơi linh. Cứ sự như vậy không rõ bày ra, có phải hồi đời Nam-Tống trở lại đây hay là lối sau này, mà bình đồng đèn đài bao mòn đường thê, nên như từ Nam-Tống lại tới Thanh-cảng-Long cũng đã gần 500 năm đư, cho nên Tân-Côi mới gán trùng óc.

Bởi vậy tên Khánh-Minh mới vịnh hai cầu tức cảnh như vầy:

Thanh-sơn hữu hạnh mai trùng cõi,  
 Bạch thiêt vò cõi chủ ninh thần.

\*\*\*

Coi rồi, truyện này tưởng cũng nên thuật cho kè đồng bang tường làm, và xin suy nghĩ mà coi, ông Võ-Mục (Nhật-Phi) là người trung liệt, chết thì thành thân người ta lập miêu làm chùa cúng kiền, thường niên qui tề, từ qui tam nguồn, hương hỏa không tịt, thí phải rồi, ấy là kè trung thần hiếu tử, danh lưu thiên cổ.

Còn như Tân-Côi là bình sanh gian nịnh, dò hiến tật năn, loạn thán nghịch tử, cho nên khi chết rồi không ai cúng quải, ingles đến tên thì ghét, vậy mà hỏi còn phải bị trời

(Sau sẽ tiếp theo)

Bàng-Gian Phan-công-Võ lão phu

danh, dầu mìn đồng da sát cũng phải hao mòn huống chi là da thịt người dời này, đây có phải là di xú vang niên chăng.

CHUNG

Bằng-gian: Phùng-duy-Hải soạn.

## Chuyên một đứa dày tó có nghĩa.

Thuở xưa có hai vợ chồng người kia tên là Bình-Trọng giàu có, trâu bò đều ruộng tốt,

Vợ chồng Bình-Trọng hay lè lỏng nhơn đức mà ở với tôi tớ, lân cận, xóm riềng. Nhà không con, nêu thây kè dôi rách thì hay thương xót, khi cho lúa gạo, khi tiền bạc, vãi bỏ. Ai ai trong xứ cũng thương. Sau ruỗi thất mùa nước lục bị tai biến, nên sa cơ nghèo khổ. Vợ chồng Bình-Trọng phải cho tôi lờ trờ về quê quán. Trong bọn tôi trai, có một đứa tên là Hồ-Nhĩ. Thằng ấy ở với vợ chồng Bình-Trọng hồi nó mới mười tuổi. Nay thay chũ suy sụp nghèo khổ thì thương, không nỡ bỏ mà đi.

Khi mày đứa tôi tớ khác ra từ già chũ mà vê; thì Hồ-Nhĩ ra khóc lay hai vợ chồng Bình-Trọng xin ở lại, vợ chồng Bình-Trọng là đức nõ, biếu phải lo trờ về quê quán, kiêm nõi khác mà ở, vì mình bây giờ nghèo khổ không có dù mà nuôi lò miệng, có dầu dù già mà mướn nó. Hồ-Nhĩ mới thưa rằng: Xưa nay ăn ở dã mèn tay mèn chon, thày hai vợ chồng nhơn đức, nay ruồi sa cơ nghèo khổ là tại trời, lồng nó không nở bò mà đi cho dành, xin một hai ở lại không cần chí tiền bạc.

Vợ chồng Bình-Trọng thày nó nài nỉ cảm lòng chằng đậu, phải cho nó ở lại.

Nhà một ngày một nghèo, rủ bà Bình-Trọng lại xáng bình đau, thuộc men hao tồn, phải vay nợ rồi bà Bình-Trọng lại chết. Chôn cất rồi, thì trong nhà không còn một đồng một

chu. Ông Bình-Trọng già yêu, không bà con nương dựa, nhờ có Hồ-Nhĩ, sớm đi thuê mướn đem tiền về nuôi chũ, tôi xem xét việc nhà.

Hồ-Nhĩ nuôi dưỡng chũ như vậy cho tới khi người ây qua đời, nó lo chôn cất từ tè rồi mới từ tạ phán mộ mà trở về quê quán.

Ai ai trong xứ thấy đứa dày tó có nghĩa cũng đều cảm cảnh thương tiếc.

Trần-phúc-Lê.

## Lời rao

Lời kính rao cho chư Qui-Viên đăng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charner, số 95, tục danh Kinh-lắp bánh rất tốt, làm bột mì Langsa rộng, chằng có pha, xin khi mua cho cần thận kèo lộn bánh của chè, lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặng ngon lắm.

Lại có bán đủ thứ rượu Langsa như hàng ngọt mát bò; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, sữa bò Chocolat, dùng sớm mai và chiều,

Vậy như viên quan quý khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng bạn với nhau làm cho, nõi việc lâu dài.

(PIERRE LÊ-XƯƠNG-NGẠN)

Có người muôn bán một số ruộng rải tại hệt Sóc-trăng, ruộng ấy khẩn dặng năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn giá lúa ruộng, bốn phía đều rạch giữa có khai kinh đã lầu, mỗi dặn dặng 4, 5 muôn lá tâu, phía rạch đã lâm rày tốt lắm, đã có hơn 30 lá dặn, chũ nào cũng khá, khởi giüm ăn, có rồi một mieng vườn sắn sàng, ố căn vựa cất sảng, bán giá nhẹ, ai muôn mua đèn do Bồn-quán mà thương nghị.

## LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Cho-lon, đường l'Avenue Jacareo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách dũng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngọt mát bò, và có cơm dày mồi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch sẽ ngọt béo, vị vân đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dăm bò ngọt trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn ..... 1,80

Giá 15 cachets ..... 15 00

Dùng trọn tháng ..... 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải chờ trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.

Tại khach-lầu có bài cái salons riêng, rộng mát dẹp hơ, chỗ thường như Tôn-Viên, và quý khách muôn Yên ấm, xin chờ trước dặng sữa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn ..... 3,00

Còn Tôn-Viên quý-khách muôn đặt, hoặc bánh ngọt, hoặc tiệc dăm bò, tôm, gai chi, xin chờ đợi, dùng giá rẻ và đồ ngọt. Sau hết tôi kính xin chư vị doai chút tình mõn với tôi, là người bồn-quốc. Đặc biệt vui, đầu-cung-sự vui, duyên tôi thi, cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN

Cựu Bộ-thiện của quán Phố-Sosé-Nam-ký.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, chủ nhứt-trinh Nông-cổ-min-dám, có bán những trâu đực, trâu cái, và bò lâm, bò xe lì. Ai có muôn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà Ông ấy mà mua. Trâu bò tốt mà bán rẻ

Ngày 13 Janvier 1903.

	GIÁ LÚA GÀO		
	VĨNH LONG	GÒ-CỘNG	HAI XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chờ đèn nhà máy.....	2 \$ 90	2 \$ 90	3 \$ 00
Gạo lúc nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong 1 trăm 134 cân hay là 60 kilos	3 61	3 61	3 76
700.	10	3 55	3 55
Vào bao sẵn, khởi thuỷ	13	3 50	3 50
	20	3 45	3 60
Tùy theo			
Gạo trắng nhà máy.....	dán sàng và	tốt xấu.	

## CƯU QUAN MỘT NHỎ

### Ở TẠI PHỐ BUỒNG MÉ SÔNG BỀN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chử tay và các thứ sách chử quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tú-thơ chử như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giày trắng, giày đồ, cảng viêt, ngồi viêt, mực, thước, ván vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hat ai có sữa tủ-sắt, máy may, xin rước đèn nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tết công lao, sở phi không nài nhiều.

Nhà có may máy, may y phục tay và đồ trắng Annam vải tốt, ai muôn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chirc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viễn-quan quý-khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt mát bò; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, sữa bò, chocolat dùng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở từng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đèn chỗ người bồn-quốc cùng nhau, mà giúp cho nõi việc.