

TUẦN BÁO
NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

96 - 150

02 - 7 - 1903

28 - 7 - 1904

NHA IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

O. đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này :

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.....	6 \$ 00	là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là.....	0 40
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi.....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.....	0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Thơ Năm-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5.....	0 60
Thơ Mỵ-Đội và Trần-kim-Hải 1 cuốn.....	0 25	Phong-hóa Điều-bành.....	0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu.....	0 30	Tứ-Thơ cuốn nhì.....	1 60
Nhị-dộ-Mai.....	0 30	Minh-Tâm Bưu-giám cuốn thứ nhì.....	2 00
Phủ-Kiều (3e édition).....	0 20	Conversation.....	0 70
Thơ Nam-kỳ.....	0 10	Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Thơ Quang-Âm điển ca.....	0 35	Vocabulaire Trương-Vinh-Kỳ.....	1 20
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Miscellaneous.....	1 40
Chánh tà và Lục-sức.....	0 10	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	0 60	Cours gradué.....	2 50
Tướng Đinh-lưu Tử, thượng quyển.....	0 20	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người Bản-quốc.....	1 \$ 00
Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu			

Ài muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả liền trước cùng nói địa-họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO
(1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG 11 ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG CHẬP ANNAM
1	Vendredi.....	14	Thứ sáu	17	DIMANCHE.....	1	Tháng 12 Annam
2	Samedi.....	15	Thứ bảy	18	Lundi.....	2	CHỦA NHỰT
3	DIMANCHE.....	16	CHỦA NHỰT	19	Mardi.....	3	Thứ hai
4	Lundi.....	17	Thứ ba	20	Mercredi.....	4	Thứ ba
5	Mardi.....	18	Thứ ba	21	Jeudi.....	5	Thứ tư
6	Mercredi.....	19	Thứ tư	22	Vendredi.....	6	Thứ năm
7	Jeudi.....	20	Thứ năm	23	Samedi.....	7	Thứ sáu
8	Vendredi.....	21	Thứ sáu	24	DIMANCHE.....	8	CHỦA NHỰT
9	Samedi.....	22	Thứ bảy	25	Lundi.....	9	Thứ hai
10	DIMANCHE.....	23	CHỦA NHỰT	26	Mardi.....	10	Thứ ba
11	Lundi.....	24	Thứ ba	27	Mercredi.....	11	Thứ tư
12	Mardi.....	25	Thứ ba	28	Jeudi.....	12	Thứ năm
13	Mercredi.....	26	Thứ tư	29	Vendredi.....	13	Thứ sáu
14	Jeudi.....	27	Thứ năm	30	Samedi.....	14	Thứ bảy
15	Vendredi.....	28	Thứ sáu	31	DIMANCHE.....	15	CHỦA NHỰT
16	Samedi.....	29	Thứ bảy				

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.

Gérant CANAVAGGIO.

H

NÔNG-CỔ-MIN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NG

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm, 5 \$ 00
sáu tháng, 3 00
Đông-dương
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm, 10 \$ 00
sáu tháng, 5 00

CHỦ NHƠN : CANAVAGGIO

CHỦ BÚT: LƯƠNG KHÁC-NINH
TỰ Đ

ĐƯỜNG BOURDAIS SỐ 206

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le centimètre \$ 1 00
3^e Page le centimètre \$ 0 80
4^e Page le centimètre \$ 0 60

LỜI RAO

Ài muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghị, chớ có cho ông Canavaggio nữa.

Đám không ở đặng in Tam-quốc lại nhựt trước này vào thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không đặng.

Gởi thơ cho Bồn-quản hoặc trả tiền hoặc mua nhựt-báo, cũng là nghi luận đến chi xin gởi địa-chỗ đã tỏ trước đó là BOURDAIS số 206. Đường này ở Quận-Thượng (Jardin de la Ville) chảy thẳng xuống mé sông, ngân qua chùa Chà và rạp hát bầu Chơ.

Thương cổ luận.

(liếp theo)

Bồn quản báo thiệp.

Nông-cổ-min-dam nhựt-báo kính ít lời tỏ lòng Chư vị Tôn-báng Quý-hữu rõ, kể từ 1^{er} Février 1904, sắp đến Bồn-Quản đời chổ đường BOURDAIS số 206. thời ở nơi đường Bourdaire số 84 nữa. Từ đó xin vị nào muốn

Từ đầu năm thứ ba tới đây, tôi chỉ và các nghĩa cho rõ cách lập hùn phải làm làm sao, và cách muốn lòn phần bòn phải làm làm sao; cũng là phải làm làm sao mới thông đặng sự hùn hiệp buôn bán, lời tuy luận sơ, nhưng mà thế thực qui cũ bấy nhiêu đó, và cũng

phải nhờ người có học, và trí, thì cứ mỗi đó phân ra, ấy là thông thuộc càng rộng càng dài, càng cao càng lượng xa đã không lời mà phân cho đều. Xin chú ý xét coi, trông trời đất có bốn nghề như: là Sĩ; Nông; Công; và Thương. » Coi cô phải là nhờ học mới biết, tuy biết, mà biết theo khuôn rập mực meo, vì nhờ cô học; chứ chưa hay, còn hay là nhờ luyện tập cho nhuần nhuyễn, làm xài cho thuần, mới hóa ra thông hay, khéo giỏi; và lại cũng nhờ cho có tư chất thông minh hơn cả. Nếu anh em coi một vài người nào trong xóm làng ở, trong hai người, cũng đồng đạo, đồng thời, đồng học, bắt luận nghề chi, cứ trong bốn nghề đó trước đó; xin xem cho kỹ và xét cho rõ, coi trong hai người ấy lúc học, thì một người hơn, còn một người thua; vậy mà đến khi nên người rồi, người dở ra dùng làm này làm nọ, còn người giỏi ý mình rằng giỏi, người đã nghe danh, không dùng chỉ cả; đó hậu như rớt, nghĩa là đến rồi lại; người dở nên danh, thông hay nghề nghiệp, rõ biết, rõ làm, rõ nghĩ, tài, biết khôn biết khéo trí ý rành rẽ, nên anh giỏi kẻ, tuy danh là giỏi, song việc làm, không nhưn tình bất cập, phải trở ra dở, hữu ích, lãnh nhĩ vô kỳ thiệt. Xem coi cô phải là, trước nhờ sự học, sau có sự hành, vậy mới nên danh, kỳ công bất thất. Chớ ví như giữ tánh kiêu căng, không lo tập luyện, đâu có học, cũng như không; vì dạng danh, cũng bị rớt. Bởi vậy lời xưa có dạy bề đây lắm phải coi, lung thêm sáng tỏ.

Xin anh em người nước, ráng mà tập huấn hiệp, tập buôn bán, tập máy móc, tập khéo khôn, cho bì kiếp người sự khôn, sự khéo cách giữ cách hay; kéo dề vậy, ai tỏ cho này, coi giữ cho an; chẳng những là chịu hổ chung với nhau, là nước còn quá kịch mà thôi, mà lại, đối hèn, nghèo khổ trong nước còn nhiều lắm. Hỡi nghĩ cho xa, xét giùm kỹ, lý phải thì nghe, chớ lời phe mị; ấy là mực trang thứ đó.

(sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DỮ-THỨC, Bèn-tre.

Tâm-quốc chi tục dịch

(tiếp theo)

HỒI THỨ BỐN MƯƠI HAI.

Trương-Dực-Đức cả phá cầu Trương-bản Lưu-Dự-Châu thua chạy đến Hôn-Tân.

Nói về Chung-Tân với Chung-Thần xông đến chặn đánh Triệu-Vân; Triệu-Vân huơ thương đâm dứa, Chung-Tân đến trước huơ búa lớn tiếp đánh, chẳng dặng ba hiệp bị Triệu-Vân đâm một thương té nhào xuống ngựa. Vân đâm dặng chạy thẳng, sau lưng Chung-Thần huơ kích rượt theo vừa khích dưới ngựa, nhằm phía sau lưng Triệu-Vân đâm tới; Triệu-Vân lẹ tay giục ngựa tạc qua một bên, ngựa Chung-Thần trở tới vừa ngan mình, Triệu-Vân tay trái thì huơ thương đánh vặc cây kích đi, tay mặt thì rút cây Thanh-hồng-Kiểm ra chém sả xuống Chung-Thần và máo về óc bẻ hai té xuống ngựa chết tươi, còn bao nhiêu binh đều vỡ tang. Triệu-Vân thoát khỏi trùng vây nhắm cầu Trương-bản chạy miết đến, lại nghe phía sau lưng quân ở van gậy. (Nguyên là đạo binh của Văn-Sánh đuổi theo.) Triệu-Vân chạy đến bên cầu người một ngựa mới, thầy Trương-Phi cỡi ngựa chông xà-mâu đứng trên cầu, bèn kêu rằng: Dực-Đức mau cứu ta.) Trương-Phi nói: « Từ-Lương đi cho mau đi, binh theo đến để cứu cho. » Triệu-Vân giục ngựa qua cầu đi hơn hai mươi dặm mới thầy Huyền-Đức và chúng tướng ngồi nghỉ nơi gốc cây. Vân xuống ngựa và lay và khóc. Huyền-Đức cũng khóc. Triệu-Vân mặt thở hào hèn mà thưa rằng: tôi là thiệt đáng muôn thác; Mẹ-Phu-Nhơn mình thương nặng chẳng khừn lên ngựa nhảy xuống giếng mà thác, cực chẳng đã tôi phải xô vào đất xuống mà gặp, rồi đại Công-Tử, xông đến trùng vây, cũng nhờ phúc Chúa-Công, mới thoát khỏi đặng, lúc ấy Công-Tử khốc om, hỏi giờ sao chẳng thầy cựa quậy, tướng có khí không còn. » Nói rồi bèn mở đai ra mà xem (Nguyên lại Á-Đầu dang ngũ vùi chưa tỉnh) Triệu-Vân mắng lắm nói rằng: « may quá Công-Tử không hề chi sót. » hai tay bồng tay cho Huyền-Đức. Huyền-Đức với bóng rọi qu...

ch

xuống đất mà nói rằng: « giá chi một mi, may chớ không dả mắt của ta hết một viên đại tướng rồi. » Triệu-Vân lật dật bóng Á-Đầu lên, lay khóc mà thưa rằng: « tôi tuy phôi gan trái mặt cũng chưa báo dặng ơn cho Chúa-Công. » Nói về Văn-Sánh dẫn binh theo Triệu-Vân, dẫn cầu Trương-bản, bồng thầy Trương-Phi đứng rầu rầu, trợn con mắt tròn vành tay cầm xà-mâu cỡi ngựa đứng trên cầu, lại thầy lập kia cầu phía đông sau rừng, bụi bay mịch trời nghi có binh phục bên gò ngựa lại, chẳng dám dền gần; giục phúc bọn Tào-Nhơn, Lý-Điền, Hạ-Hầu-Bồn, Hạ-Hầu-Huyền, Lạc-Tàn, Trương-Hấp, Trương-Liên, Hứa-Trữ đều đến, thầy Trương-Phi mặt giận huơ xà-mâu cỡi ngựa đứng trên cầu lại e là kẻ của Không-Minh, đều chẳng dám dền gần, nên lập trận đón binh lại một bên cầu phía tây, rồi sai người đi báo với Tào-Tháo; Tháo nghe biết, bèn lên ngựa ở phía sau trận lớn dền mà xem. Trương-Phi thấy phía sau trận lỗ lỗ có Tang, Long, Mao, Việc, Sanh, Kỳ; thì liệu chắc là Tào-Tháo nghĩ sợ nên dền mà xem, bèn hét lớn rằng: « ta là người nước Yên Trương-Dực-Đức đây, ai dám đánh với ta chơi! » Tiếng hét như sấm nổ, binh Tào nghe đều thác kinh hồn vía, Tào-Tháo liền khiến quân bỏ tang long đi, rồi dạy lại nói với kẻ tả hữu rằng: « ta lúc trước đã từng nghe Quang-Vân-Trương nói rằng Trương-Dực-Đức nơi chôn binh trăm muôn lấy đầu lên thượng tướng như thò tay vào túi mà lấy dờ; ngày nay gặp và đây chẳng nên khinh sánh. » nói chưa giục. Trương-Phi lại trợn mắt mà hét nữa rằng: « người nước Yên Trương-Dực-Đức là ta đây, ai dám dền thì dền danh chơi! » Tào-Tháo thấy Trương-Phi khí khái như vậy, ý đã muốn lui. Trương-Phi thấy quân phía sau trận đã xao động muôn lạy; bèn huơ xà-mâu và hét nữa rằng: « đánh cũng không đánh, mà lui cũng chẳng lui đi, có chi vậy? » tiếng hét chưa giục, có tên tướng theo hầu một bên Tào-Tháo là Hạ-Hầu-Kiệt sợ thời gan ruột rả rời té nhào xuống ngựa mà thác. Tào-Tháo bèn quỳ ngựa chạy khan, nào binh nào tướng đều cũng rùng rùng cút phía tây chạy rảo, ấy là:

Tiểu lão nghe hơi leo cọt rông,
Trẻ thơ sợ tiếng sấm vang rền,
Binh Tào sợ thời, quân bỏ thương, tướng
rớt mào, người như nước chảy, ngựa tựa núi
bay, chạy càng dạp nhau chắt chẳng biết là
bao nhiêu. Người đời sau có làm thơ khen
Trương-Phi rằng:

Trương-bản đầu cầu khí-khải sanh,
Hoành thương giục ngựa mắt tròn vành;
Một lời hét dạy như lời nổ,
Muôn đội Tào binh thầy thầy kinh.

Nói về Tào-Tháo thầy coi Trương-Phi, sợ hoãn giục ngựa chạy khan, mào rớt không bay, bỏ tốc xà mã chạy, Trương-Liên, Hứa-Trữ tuốt theo; nắm dừng cương ngựa lại. Tào-Tháo sợ đã hoãn hoãn bắt tình nhơn sợ; Trương-Liên thưa rằng: « Thưa-Tướng chớ sợ, tôi liệu một mình Trương-Phi có chi mà sợ dữ vậy, nay dùa binh trở lại rượt ná theo thì ắt bắt dặng Lưu-Bị. » Tào-Tháo mới tỉnh hồn lại, bèn khiến Trương-Liên, Hứa-Trữ trở lại cầu Trương-bản thì dờ tin tức.

Nói về Trương-Phi thấy binh Tào rùng rùng chạy rảo, bèn truyền cho hai mươi binh kỵ mở nhánh cây trên dưới ngựa ra, lại dạy quân phá nát cầu đi, rồi chạy theo ra mắt Huyền-Đức và thuật việc phá cầu lại. Huyền-Đức nói: « em ta mạnh thì thiệt mạnh, song kẻ lính vụng lắm. » Trương-Phi hỏi: « sao vậy? » Huyền-Đức nói: « Tào-Tháo nhiều mưu lược lắm, nó thầy em phá cầu thì nó ắt theo nữa. » Trương-Phi nói: « nó bị tôi hét một tiếng sợ hoãn chạy thì lui hơn mấy dặm, lẽ nào còn dám theo nữa. » Huyền-Đức nói: « nếu không phá cầu thì nó nghĩ ta có mai phục mà chẳng dám theo, nay phá cầu rồi, thì nó liệu ta ắt không có binh; nên sợ mà phá cầu đi, thì nó ắt theo nữa. Chúng nó dờng hơn trăm muôn tay rộng như sông Giang-Hôn cũng lấp mà qua dặng; bả di sợ rớt cái cầu hư sao. » Nói rồi bèn lập tức lên ngựa đi theo dặng nhỏ qua Hôn-Tân thẳng ra dặng Miêng-Dương mà chạy.

(sau sẽ tiếp theo)

Công vụ.

Vì lời nghị quan Nguyễn-Su ở Nam-kỳ, ngày 28 Décembre 1903 :

Phan-công-Lau, là Thơ-ký thí sai hạng ba, tại hạt Vĩnh-long, nay phải dời đi giúp việc tại Vũng-tàu, thế cho Nguyễn-văn-Thịnh, là Thơ-ký học tập xin thôi.

Vì lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 28 Décembre 1903 :

Cấp bằng cho Lâm-văn-Mau, làm giáo tập chữ nhu hạng năm.

Đặng lên bậc Thông-phán hạng nhất tại sở Hòa-dó.

Cao-văn-Trực, là Thông-phán hạng nhì.
Hê-lân-Võ, là Thông-phán hạng nhì.

Đặng lên bậc Thông-phán hạng nhì tại sở Hòa-dó.

Nguyễn-văn-Phát, là Thông-ngôn thiết thọ hạng nhất.

Nguyễn-văn-Xùng, "
Huỳnh-văn-Kê, "

Đặng lên bậc Thông-ngôn thiết thọ hạng nhất tại sở Hòa-dó.

Nguyễn-thành-Lại, là Thông-ngôn thiết thọ hạng nhì.

Nguyễn-chánh-Điện, "
Đào-hạnh-Thông, "

Đặng lên bậc Thông-ngôn thiết thọ hạng nhì tại sở Hòa-dó.

Trương-công-Bực, là Thông-ngôn thí sai hạng nhất.

Đặng lãnh cấp bằng làm Thông-ngôn học tập tại sở Hòa-dó.

Nguyễn-văn-Bừ, là Thông-ngôn hậu bị.
Nguyễn-văn-Mầu, "
Lê-công-Phượng, "
Nguyễn-Tô, "
Hồ-ngọc-Chuyên, "
Nguyễn-văn-Tánh, "
Lê-văn-Lâu, "
Nguyễn-văn-Lê, "
Trần-văn-Lực, "
Võ-văn-Được, "

Đặng lên bậc Dessinateur thiết thọ hạng nhất tại sở Hòa-dó.

Nguyễn-văn-Hóa, là Dessinateur thiết thọ hạng nhì.

Đặng lên bậc Dessinateur thiết thọ hạng nhì tại sở Hòa-dó.

François Thiện, là Dessinateur thí sai hạng nhất.

Đặng lãnh cấp bằng làm Elíce Dessinateur tại sở Hòa-dó.

Nguyễn-thanh-Liền, là Dessinateur Journalier.
Nguyễn-chánh-Sắt, "
Nguyễn-văn-Quý, "

Vì lời nghị quan Nguyễn Soái Nam-kỳ, ngày 29 Décembre 1903 :

Ông Trần-bá-Diệp, là Hội-dồng quản hạt Nam-kỳ, kiêm Tri-phủ hãm, nay kiêm làm cấp bằng làm Đốc-phủ-Sứ hãm.

Đặng lãnh cấp bằng làm Tri-huyện hãm.

Ông Huỳnh-văn-Nguyên, là Thông-phán bậc nhất, tại kho sách Nhà-nước.

« Trần-quan-Sâm là Cai-tổng hạng nhì (hạt Gia-dịnh)

« Trần-văn-Đa, là Cai-tổng hạng nhất (hạt Diên-hóa)

Đặng lên bậc Chánh-quản hạng nhất.

Ông Trần-văn-Đạt, là Chánh-quản hạng nhì (hạt Thủ-lục-một)

Đặng lên bậc Chánh-quản hạng nhì.

Ông Trần-văn-Do, là Phó-quản hạng nhất (hạt Diên-hóa)

« Vươn-sĩ-Danh, " (hạt Chợ-lớn)

Đặng lên bậc Phó-quản hạng nhất.

Ông Lưu-văn-Ở, là Phó-quản hạng nhì (hạt Bạc-liệu)

« Nguyễn-văn-Sang, là Phó-quản hạng nhất (hạt Long-xuyê)

Đặng lên bậc Phó-quản hạng nhì.

Trần-văn-Sanh, là Đệ nhất (hạt Bạc-liệu)

Thi phổ.

Kính tặng Tịnh-trai tròng tu Văn-miêu.

Phân khít đôi lời tặng Tịnh-trai,
Như vậy lòng đạo dễ nào ai,
Đường còn ngay thẳng khi qua lại,
Đang đắp cang cao nổi ắt dài.

Nói ắt dài lâu cuộc nghĩa nhân,
Là hưng Hôn phải vọng Tân,
Chỉ thành vững tâm lòng trời đất,
Đôi mây ngổn thu biệt mây xuân.

Đôi mây xuân thu dẫu vẫn lai,
Tròng tu dục khách mạnh kẻ vai,
Đường rằng Văn-miêu bên sau trước,
Phân khít đôi lời tặng Tịnh-trai.

Phong-Long du khách; Nam-song-Thị, đôn thạc

Thực khêc điều

NGUYỄN-HOÀI-CÁN.

(xin coi số 117 và số 120)

Cuộc mai cách trở chôn âm-quang,
Chỉ đến rồi thương sự dễ dang,
Đặc nẻo cánh hồng khôn nhận nhẽ,
Đường hôn trước hời mê mang.
Sao e nổi theo mây bạc,
Đang nước hay vì chôn suốt vàng,
Đeo rượu tri âm dấy lại lạc,
Đám đêm xin chứng buổi canh tàn.

Đám tàn say tỉnh hơi chàng ơi,
Đêm buồn nhơn giang đã phải rồi,
Đường dài gương soi kiếp lại,
Đôi đôi lâu ngọc vội lên đời,
Đôi cam lất dật chôn lòng tục,
Đôi thâm trầm gai chứt nợ đời,
Đôi hên ba sanh dẫu chẳng gặp,
Đôi hương xin tỏ một đôi lời.

Nguyễn-thiện-Kê (Bên-tre)

Khêc hữu: Nguyễn-trung-Tin

(Biệt trôn 32 tuổi)

Tuổi sánh ông Nhan liêc bày ôi,
Thương thi Trung-Tin chửng mà thôi,
Trăng lòa trượng cạp dây còn tưởng,
Mây mịt rừng tre đó khuất rồi,
Hương lửa tuy là không bỏ trồng,
Anh em đầu cũng có riêng nôi,
Uyên già, nưong cây sân bêu quê,
Bảo hiêu chưa gi bạc quá vôi.

Đình-thiếu-Quang (Gia-Định)

Sông thác xưa nay là cũng thường,
Cám vì Trung-Tin thâm trầm đường,
Ba mươi hai tuổi công danh mây,
Đau đớn uyên già khêc trẻ thương.

Nguyễn-khắc-Huê.

Quân-văn-thi-cuộc.

(Cuộc thi tự)

Trong cuộc có tiếp được thơ của ông Đình-thiếu-Quang, (Gia-dịnh) tự như vậy:

« Tôi có nghe rằng Nhà-nước lập một cái nhà thương tại Cù-lao-Rông (Mỹ-tho) để mà nuôi dưỡng những kẻ đơn phung. Tôi ngụ ý đặt ra một câu: - Cù-lao-Rông chứa cạp - Xin chừ nhu đôi chơi cho vui. »

Vậy văn nhơn lái từ ai có đổi câu gì câu gì xin biên gởi cho Nông-cỏ chủ bút, người sẽ đem in vào nhật trình để coi chung với nhau mà chơi, câu ai đổi xin ký tên này.

Quân-văn-Thi, chủ nhơn cần tự.

Nữ trung tri tức

(tiếp theo).

Thật trong xóm quả có hai tên bợm một tên cù-lâm, và một tên lằng tai. Hai bợm

ây chẳng phải bợn nghề, nhưng đàn vật thứ nhứt, phá táng chòm riếng dẫu hơi cúi xóm, cực thối bết kiệp, chẳng bết mưu kẻ chỉ má trư khừ, trông thấy ai để hở thì chời môi chọc mọc, nể cơm trách mắt bác gao quan tiên, chẳng kẻ trong khinh nhiều ít, miễn lấy cho dặng. » Nên khi nằng đem đó về, thì bày biện phanh phui phơi phong chùi rửa, cố ý làm dặng cho hai bợn ngó thấy, rồi lién mua một cái thùng thông lớn và giấy thép kềm đem về, lấy dệm chùi rách bao thêm từ thì nhiều lớp; thốn dài vào thùng kiến lại nhiều bản giấy chặc chĩa; rồi cũng kẻ sửa đề, dựa phòng mình ngay ngăn, dường như trừ cất đó đặt vậy. Trời vừa khuất bóng người, Nguyệt-Anh lẩn lẩn bụng những đó mượn khi trưa mà trả lại của ai cho này đủ, Lại định kẻ quyết mà trả lời rằng: Thưa cô bác ý tôi muốn tạm dưng dặng đơm quây ông già tôi một khi cho từ từ song mẹ tôi rầy la nói rằng: mẹ già góa bụa con trẻ thơ đào, há để mượn người đờn ông con trai đèn dọn dẹp sao? Phấn nhà nghèo đơn chiếc có một mẹ một con tôi nghĩ lại cũng phải, thà nầu một đôi nắm đăm bạc, miếng là có lòng thảo thì thôi. Vậy tôi xin đăm của mượn này mà hườn lại cho cô bác. Các lễ phân trần, ai này nghe đều an lòng mà cất kìm của mình, và ý là diệu thúc bá mà chười cợt rằng: « mẹ kiệp con nhỏ này khéo làm rộn mặc công tao quá. »

(Sau sẽ tiếp theo).

Nguyễn-dức-Tuần, Trà-vinh.

Vợ phải, Chồng dài hậu

Cứ theo lời chánh lý mà luận, thì làm người chẳng ai mà trọng hơn là cha mẹ, cùng là anh em; cũng chẳng có ai mà kính hơn là Vua tôi, vợ chồng, cùng bạn hữu. Bởi vậy lời xưa dạy rằng: Cha con, anh em là Thiên-hiệp; còn Vua tôi, vợ chồng, bạn hữu là nghĩa hiệp; ấy đó cho nên Thiên-hiệp phải trọng hơn, dẫu tôi xâu, phải quây hư nên, cũng phải cứ là li rơng yêu tưng trọng mà thôi, bở cha con là cha con, anh em là anh em, không thay đổi dặng, không ghét bỏ dặng. Chớ như Vua tôi, vợ chồng, bạn

hữu, là lấy nghĩa mà dài nhau, hề phải li nghĩa phải, còn quây thì nghĩa quây, nên theo lẽ phải kính nhau, và phải cho có nghĩa cùng nhau mới an cho. Vậy có một chuyện vợ chồng xử nghĩa với nhau như vậy:

Đời Đức-Hưng, có một người vợ - Chử-Quyên, tên nàng Trinh-Thị, sanh hai đứa con, con lớn tên Túy, con bé lên Anh; ba mẹ con bị ăn cướp bắc; tên Quyên không thì của, mới sai người đi chuộc, số chuộc cũng nhiều, nhưng mà bọn ăn cướp là quân phường nghĩa, làm sao cho phủ cái tội gian; lại thấy người có của, cho chuộc một đứa con lớn, còn bắc lại người mẹ với đứa con nhỏ. Nàng Trinh-Thị khóc và nói với người đi chuộc rằng: « Ta chung thân không hề để nhục cho chồng ta đâu. » Rồi đi ngan qua ruộng chỉ ta không chịu đi ngồi mãi xuống la hét mếu nhiều mây đứa ăn cướp đó; chúng nó gièm đánh chệt giữa đồng, rồi bỏ đi. Chết hơn ba ngày trong tiếc hạ năng lắm mà một mây còn tươi không đổi sắc, còn con nhỏ khác sửa ba ngày cũng chẳng nao. khi ấy có người trong họ đi gặp, về thông tin với chồng. Người chồng ra giắc con và đăm thấy vợ về chôn cất hậu, nuôi hai đứa con lớn đủ hậu tự cho anh ta; tuy tuổi còn trắng mà không cưới vợ khác, ở vậy cho đến già. Ấy đó, nhờ vợ phải nên chồng mới dài hậu.

Chử Bút.

LỜI RAO

Kính lời cho chư Quý-hữu rờ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner (Tục kêu là đường kinh Lấp) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Cứ buồn tôi để cho Quý-hữu dùng khi muốn để kiền vỏ Chassis hay là lấy kiền ra.

Như ai muốn mua các món đó chỉ hờ đem về dùng hoặc dặng mà bán lại thì chỉ

li thì theo cùng hông hứ. coa. r. me. i. ti. cũng. ph. thầy. lớn. làng. hu. cho. chỉ. mán. gi. i. ba. mai. s. r. h. ch. v. h.

hôm cũng lãnh mà mua dùm. Bất kỳ món chi hề có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẽ hơn các nơi vì đó đã mua sỉ tại chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chữ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thư mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật dặt mà trả lời luôn luôn song phải gắn theo trong thư một con niêm sáu chiêm.

Có kẻ muốn mượn một người cựu chức việc lính lập Annam hay là cựu lính tron cũng dặng, không già không trẻ có gia thất thì tốt hơn, mà cho thạo việc trông trực cho làng làm phó coi việc một sở trông rĩa ở gần cận Saigon và Chợ-lớn, chủ chịu nhà cho mà ở và năm dẫu cứ mỗi tháng 15 đồng bạc song, còn ba năm sau mỗi năm, mỗi tháng cho thêm 5 đồng.

Đền hỏi ông Đốc-phủ PHONG là người thay mặt cho ông thầy kiện PARIS ở tại làng An-thành, tổng Long-hưng-hạ hạt Chợ-lớn gần Bến-lức.

Kính lời cho chư quý hữu dặng hay đem RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tượng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn thiếp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại đây tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG ở số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cũng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ dùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là xe máy hư máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy dờn thì chừ; hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quý hữu muốn mua hay là sửa nón chi thì xin gởi đèn cho tôi và viết thư nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lập tức.

SƠN-LONG, tân hiệu.

Kính lời rao cho chư Quý-hữu dặng hay, Tướng Kim-Thạch kỹ-duyên, nay hạ xuống giá là 2\$60 cất bạc; Kim-Thạch kỹ-duyên này thiếp là hay lắm, nó là vàng đá kết nghĩa với nhau, nên kỹ hẹn lời gắn vỏ chắc chắn, chẳng khi nào quên và người đặt thơ này, thiếp là người thông minh chữ nghĩa lắm, lời nói rõ ràng, Quý-khách ai có hảo tâm muốn mua thì gởi thơ cho M. CLAUDE & Co; ở Saigon, thì ông ấy sẽ sẵn lòng mà gởi cho Quý-hữu chẳng sai.

CUYU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỒ ĐƯƠNG MÈ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cũng sách Minh-tâm, Tử-thơ chữ như có âm quốc-ngữ.

Bản đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, ván ván...

Bản các thứ hình treo chơi và tủ sắt.

Nội hạt ai có sửa tủ sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, số phí không nài nhiều ít.

Nhà có máy may, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiến công thường ăn rẽ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ, đồng nguyên, cuốn một năm là 50 số giá... 0 30	là Cao-Miên-Cuộc giá 1 cuốn là... 0 40
Thơ Lục-văn-Tiên... 0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất... 0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ... 0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh... 0 30	Chuyên đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Mụ-Đội và Trần-kim-Hải 1 cuốn... 0 25	Phong-hóa Điều-gành... 0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu... 0 30	Từ-Thơ cuốn nhì... 1 00
Nhị-dộ-Mai... 0 30	Minh-Tâm Bửu-giâm cuốn nhứt nhì... 2 00
Phủ-Kiều (3 ^e édition)... 0 20	Conversation... 0 70
Thơ Nam-kỳ... 0 10	Vocabulaire Annamite français... 1 60
Thơ Quang-Âm điển ca... 0 35	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỳ... 1 20
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá... 0 30	Miscellannée... 1 40
Chánh tà và Lục-súc... 0 10	Cours d'Annamite... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên... 0 60	Cours gradué... 2 50
Tướng Đinh-lưu Tú, thượng quyền... 0 20	Thứ kiểu về sự thi hành án lý về việc hình... 1 00
Sử-ký Bê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu... 0 30	Và việc hộ và việc thương-mại của người... 1 00
	Bản quốc... 1 50

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thư và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói địa-họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG 11 ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG CHẬP ANNAM
1	Vendredi	14	Thứ sáu	17	DIMANCHE	1	Tháng 12 Annam
2	Samedi	15	Thứ bảy	18	Lundi	2	Chúa Nhật
3	DIMANCHE	16	CÁI NGÀY	19	Mardi	3	Thứ hai
4	Lundi	17	Thứ hai	20	Mercredi	4	Thứ ba
5	Mardi	18	Thứ ba	21	Jeudi	5	Thứ tư
6	Mercredi	19	Thứ tư	22	Vendredi	6	Thứ năm
7	Jeudi	20	Thứ năm	23	Samedi	7	Thứ sáu
8	Vendredi	21	Thứ sáu	24	DIMANCHE	8	Thứ bảy
9	Samedi	22	Thứ bảy	25	Lundi	9	Chúa Nhật
10	DIMANCHE	23	CÁI NGÀY	26	Mardi	10	Thứ hai
11	Lundi	24	Thứ hai	27	Mercredi	11	Thứ ba
12	Mardi	25	Thứ ba	28	Jeudi	12	Thứ tư
13	Mercredi	26	Thứ tư	29	Vendredi	13	Thứ năm
14	Jeudi	27	Thứ năm	30	Samedi	14	Thứ sáu
15	Vendredi	28	Thứ sáu	31	DIMANCHE	15	Thứ bảy
16	Samedi	29	Thứ bảy				CÁI NGÀY

NÔNG-CỔ MIN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'ÉDUCATION ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm... 5 \$ 00
sáu tháng... 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-Quốc
một năm... 10 \$ 00
sáu tháng... 5 00

Tại Đông-đương

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

Tự Đệ-Thức

ĐƯỜNG BOURDAIS SỐ 206.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent... \$ 1 00
3^e Page le cent... \$ 0 80
4^e Page le cent... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bón-quán chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghị, chớ có hỏi cho ông Canavaggio nữa.

Đám không ai động in Tam-quốc lại như trước này vào gởi thư sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Bón quán báo thiệp.

Nông-cổ min-dam nhựt-báo kính ít lời tỏ lòng Chư vị Tôn-báng Quý-hữu rõ, kể từ Février 1904, sắp đến Bón-Quán đời chớ lại đường BOURDAIS số 206, thôi ở nơi đường Magnanière số 84 nữa. Từ đó xin vị nào muốn

gởi thư cho Bón-quán hoặc trả tiền hoặc mua nhựt-báo, cùng là nghị luận đều chỉ xin gởi đến chỗ đã tỏ trước đó, là Đường BOURDAIS số 206, Đường này ngay vô vườn Quan-Thượng, (Jardin de la Ville) chạy thẳng xuống mé sông, ngạn qua chùa Chá-và rạp hát bầu Chơ.

Chủ Bút nhơn mất việc nhà, nên phải kêu lời với chư Tôn-báng Quý-hữu, xin nghĩ vài kỳ Thương-cổ-luận.

Bón-quan cáo khải.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Tào-Tháo sau Trương-Liêu Hư-Tử dần dần Trương-bản thăm do triều tử về báo rằng Trương-Phi đã phá nát cầu rồi rút binh

đi mà. Tào-Tháo nói: «va phá cầu mà đi thì là sợ đó.» Bèn truyền lệnh sai một muôn binh lập tức kết ba cái cầu nổi, dựng theo nội đêm nay cho kịp. Lý-Điền thưa rằng: «tôi e ấy là kế của Gia-Các-Lượng, chẳng nên khinh.» Tào-Tháo nói: «Trương-Phi là một đứa, đồng phu mưu kế gì mà sợ.» Bèn truyền lệnh lập tức tấn binh.

Nói về Huyền-Đức đi gần đến Hồn-Tân, bỗng thấy phía sau bụi bay lập trời, chiến trống vang giã, quân reo hò mở, Huyền-Đức nói: «trước thì sông lớn, sau thì giặc theo, liệu làm sao?» Bèn khiển Triệu-Vân dự bị ngăn đánh.

Tào-Tháo truyền lệnh cho quân Tướng hét thây rằng: «nay Lưu-Bị là cá trong hồ, là tim trong khai, nếu lúc này mà không bắt, thì cũng như thả cá ra biển thả hùm về non đó, chúng tướng phải rặng sức bắc dặng Lư cho ta.» Các tướng lãnh mạng đều rặng:

rực theo. Bỗng đâu phía sau bờ núi còi trống vang tai có một đạo binh mà xông ra, làm đầu một tướng tay cầm dao Thanh-long, mình ngồi ngựa Xích-thô hét lớn lên rằng: «ta ở đây đợi đã lâu rồi.» (Nguyên lai. Quan-Vân-Trương qua Giang-Hạ, mượn dặng một muôn binh kéo về, lại hay dặng việc đại chiến nơi Đương-Dương, nên có binh tắc ra dặng này mà đón.) Tào-Tháo xem thấy Vân-Trương bèn gõ ngựa rầy lại nói với chúng tướng rằng: «lại mất kế Không-Minh nữa rồi đây.» Bèn truyền lệnh lui binh.

Vân-Trương đuổi theo mười dặm giậm rồi thâu binh trở lại theo bảo hộ Huyền-Đức đến Hồn-Tân thì đã có thuyền chực sẵn; Vân-Trương thỉnh Huyền-Đức với Cam-Phu-Nhơn, Á-Đầu xuống thuyền, xong rồi Vân-Trương mới hỏi rằng: «Mê-Tần-Tâu đâu, có sao em chẳng thấy đây? Huyền-Đức thuật việc Đương-Dương lại. Vân-Trương nghe rồi than rằng: «Lúc sẵn nơi Hứa-Điện, phải nghe theo ý em, ắt khởi họa hôm nay.» Huyền-Đức nói: «anh lúc ấy, cũng bởi quân chuột sợ hê đó đó mà thôi.» Đang nói chuyện bỗng thấy phía bên Giang-Nam chiến trống vang giã thuyền bè như kiến xuôi bướm chạy qua Huyền-Đức cả kinh; thuyền vừa đến gần thì thấy một người mặt áo bào trắng ngang giáp bạc, đứng trước mũi thuyền kêu lớn rằng:

«mãng Thúc-Phụ bình an, tiêu diệt Xa chôn tội.» Huyền-Đức xem ra thì là Lưu-Kỳ. Thuyền xáp gần Lưu-Kỳ bước qua lạy khóc rằng: «nghe chủ bị Tào-Tháo vớ nên cháu đến tiếp ứng.» Huyền-Đức cả mừng, bèn hiệp binh một chỗ, rồi xuôi thuyền về Giang-Hạ, Huyền-Đức với Lưu-Kỳ ở trong thuyền đang nói chuyện bỗng chợt thấy phía Tây-nam lộ lộ có thuyền chiến giông bướm thẳng đến. Lưu-Kỳ thắp kính nói: «binh Giang-Hạ cháu đã kéo hết qua đây, nay lại có thuyền chiến chặn đàng, chúng phải binh Tào-Tháo thì ắt là binh Giang-Đô liệu làm sao.» Huyền-Đức bèn ra trước mũi thuyền mà xem, thấy một người đầu bạch khăn be tay cầm quạt lông ngồi trước mũi thuyền, xem rõ lại thì là Không-Minh, còn Tôn-Cần thì đứng sau lưng. Huyền-Đức lật đặt thình qua thuyền rồi hỏi: «cớ sao mà đi ngủ này. Không-Minh nói: «tôi đến Giang-Hạ rồi, tức thì sai tướng kéo dặng bộ trở ra Hồn-Tân mà tiếp; tôi lại liệu Tào-Tháo nó theo thì không ngại Giang-Lãng, chắc là nó cứ Hồn-Tân, nên phải thỉnh Công-Tử Lưu-Kỳ đến đó tiếp ứng, rồi tôi đi thẳng qua Hạ-Khâu kéo hết binh dặng qua đón giúp. Huyền-Đức cả mừng, hiệp binh lại rồi lo kẻ đánh Tào-Tháo. Không-Minh nói: «Hạ-Khâu thành trì hiểm trở tiền lương cũng nhiều, bên giữ lâu dài dặng, xin Chúa Công dặng đó đón binh, còn Công-Tử thì phải về Giang-Hạ, sắm sửa thuyền chiến kiểm soạn đồ binh khí, mà làm thế kỹ giác, thì mới cự nổi Tào-Tháo, nếu về Giang-Hạ hết, thì thế phải trở lại hẹp đi.» Lưu-Kỳ nói: «lời Quán-Sư nói rất hay, song ý tôi muốn thỉnh chú tôi về Giang-Hạ mà kiểm điểm binh mã cho yên ổn, rồi trở về Hạ-Khâu chẳng muộn chi.» Huyền-Đức nói: «lời cháu nói cũng phải.» Bèn để Vân-Trương lãnh năm ngàn binh ở lại giữ Hạ-Khâu, thẳng qua Giang-Hạ.

Nói về Tào-Tháo thấy Vân-Trương dẫn binh thình lình xông ra chặn dặng; nghi có binh phục, nên chẳng dám theo, lại e Huyền-Đức đoạt Giang-Lãng trước đi, nên để binh suốt dặng qua lầy Giang-Lãng. Thành Kinh-Châu qua Trì-Trung là Đặng-Nghĩa, quan Biện-Giá là Lưu-Tiên đã hay hết việc Nhương-Dương rồi, bèn

trình báo với Tôn-Tướng-Quân thuở nay không quên, e nhọc tốn lời nói mà vô ích chẳng, và cũng không có người tâm phúc nào mà sai dặng. » Lỗ-Túc nói: «pay lệnh-huynh của Lưu-Sanh đang làm chức Tham-Mưu bên Giang-Hạ, thường ngày trông cho dặng thầy Tiên-Đức, tôi tuy bất tài, song tính nguyện bảo Lưu-Sanh qua ra mắt Tôn-Tướng-Quân dặng chỉ chung việc lớn.» Huyền-Đức nói: «Không-Minh là thầy tôi, giờ khắc chẳng nề hà nhau, sao dặng.» Lỗ-Túc cứ này nọ xin cho Không-Minh đi. Huyền-Đức giả ý không cho, Không-Minh nói: «việc gấp lắm, xin cho tôi đi một chuyến.» Huyền-Đức dặng dặng hỏi lâu rồi mới cho. Lỗ-Túc bèn từ biệt Huyền-Đức với Lưu-Kỳ rồi với Không-Minh đồng xuống thuyền về Sai-Tang-Quận. Ấy là:

Cũng vì Gia-Các đi một chiến, Mà khiến Tào-binh thác mấy muôn. Chẳng biết Không-Minh đi chiến này ra thế nào và nên bại sau phân giải.

Hỏi THỨ BỐN MƯƠI BA. Gia-Các-Lượng thiệt chiến quân nhỏ, Lỗ-Tử-Kiên lực bại chúng nghị.

Nói về Lỗ-Túc với Không-Minh từ biệt Huyền-Đức với Lưu-Kỳ rồi xuống thuyền thẳng Sai-Tang, hai người ở dưới thuyền đàm luận. Lỗ-Túc nói với Không-Minh rằng: «khi Tiên-Đức ra mắt Tôn-Tướng-Quân rồi xin chờ nói rằng Tào-Tháo binh nhiều tướng dặng.» Không-Minh nói: «Tử-Kiên chờ lo, để mặt tôi biện đối đáp.» Khi thuyền đến bờ, Lỗ-Túc mời Không-Minh lên nhà quán dịch tạm nghỉ, xong rồi vào trước một mình ra mắt Tôn-Tướng-Quân. Lúc ấy Tôn-Quần đang nhóm hết văn thưong nghị, nghe Lỗ-Túc về liền triệu vào nói rằng: «Tử-Kiên qua Giang-Hạ thăm dò thiệt thế nào?» Lỗ-Túc thưa rằng: «tôi đã hỏi, xin để huyên huyên lời sẽ bẩm lại cho vua Công nghe.» Tôn-Quần bèn trâu hịch văn Tào-Tháo cho Lỗ-Túc xem coi và nói rằng: «Tào-Tháo mới sai xử dam cái tịch văn này là chi, ta đã cho sứ về rồi, nay đang nhóm thưong nghị chưa quyết.» Lỗ-Túc bèn

hịch văn mà coi.

Bài văn hịch rằng:

«Ta từ vàng lệnh Tiên-Đê ra điều dấn phạt tội, ngọn cờ đèn phía Nam Lưu-Tuông hó tay, dấn đất Kinh-Nhương cuốn vô về đầu, nay ta thông hùng binh trăm muôn, thượng tướng ngàn viên, muốn hiệp với Tướng-Quân mà sẵn bản nơi Giang-Hạ, đồng bắc Lưu-Bị, chia hai bờ cõi, dặng kết minh hảo lâu giải, xin chờ trú trị, mau đáp thơ lại.» Lỗ-Túc xem rồi hỏi rằng: «ý Chúa-Công liệu làm sao?» Tôn-Quần đáp rằng: «ta chưa định chắc.»

(sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Thi phổ.

Đánh con,

Máu ai thắm thịt này thon von, Chẳng đã óm lòng phải đánh con, Trẻ đại cơ sao hay cứng cổ, Già đòn ai chịu nổi é tròn, Tự nhiên cũng muốn theo trời dặt, Bất giáo còn e thẹn nước non, Núi day trông còn nên lánh nết, Trăm năm nơi giữ phép nhà còn. (Le 25 Janvier 1904).

Nguyễn-khắc-Huê,

(xin các văn hữu có con họa chơi giải buồn).

Chuyện Thân hoa.

(tiếp theo).

Thập-Bác-Di ý chưa hết giận bỏ ra đi mất mấy người con gái ấy cũng từ biệt Ngươn-Vi rồi đi thẳng vào đám hoa. Ngươn-Vi tức mạch muốn theo coi cho biết tông tích nên lật đài chay theo hằng dè vấp chơn té nhào, ngồi giầy dặng thì mấy người con gái ấy đầu mặt hết, bèn nghĩ rằng: ta vốn chưa ngủ, chẳng lẽ mà năm chiêm bao, hay lỡ quỉ, cũng không lẽ, quỉ đầu mà dặng xiêm áo rõ ràng, ăn dới té chĩnh, mà cũng không lẽ là người, người có đầu mà không hình không ảnh, nghĩ tướng hỏi lâu

rồi trở vào nhà thì thấy bán ghè nhưng còn, song đó ăn uống chẳng còn thấy món chi hết, duy nghe có mùi hoa còn thơm nức cả nhà.

Ngươn-Vi tuy lấy làm lạ song cũng không sợ. Qua đêm sau cũng ra chỗ cũ xem hoa, lại thấy mấy người con gái ấy đang xúm nhau lại bảo A-Thước đi qua bên Thập-Bác-Di mà tạ tội.

A-Thước giận nói: « lại phải đi cầu làm chi cái mụ già ấy nữa, có việc chi cứ cầu Xứ-Sĩ thì cũng đủ. » Mấy người kia mắng nói: « lời em nói có khi hay. » Đều giận bẻ lại mà thưa với Ngươn-Vi rằng: « chi em tới đâu ở nơi vườn thấy, mỗi năm đều thường bị gió dữ nó làm hại hoai, ăn ở chẳng yên, thuở nay thì nhờ có Thập-Bác-Di cứu giúp, cũng như đêm hôm qua A-Thước xúc gỗ tự hậu chắc không ai cứu giúp, như Xứ-Sĩ có lòng cứu giúp thì chị em tôi sẽ lo mà báo đáp. » Ngươn-Vi nói: « tôi có thể chi mà giúp mấy cô chớ dạng. » A-Thước nói: « duy cầu Xứ-Sĩ mỗi năm lễ tế Ngươn-Đán thì làm một cây phang về hình mặt trời mặt trăng cùng năm ngôi sao vào rồi dựng nơi vườn phía Đông thì bọn tôi ắt bình an vô sự. Năm nay lễ Ngươn-Đán đã quá rồi, xin đề

đến ngày 21 tháng này lúc rạng đông, coi chừng bề có gió đông thổi đến thì dựng cây cờ ấy lên ắt tự nhiên khỏi nạn. Ngươn-Vi nói: ấy là việc dễ làm; tôi lẽ đâu đi chẳng hết lòng. » Mấy người con gái ấy đều ứng tiếng tạ ơn và nói rằng: « Dạng như Xứ-Sĩ rộng lòng, ơn được ấy lẽ đâu dám quên. Nói rồi từ biệt, đi mau như tên, Ngươn-Vi theo chẳng kịp, bỗng có luồng gió thổi phất qua thơm nức mấy người đều mắt hèi. »

Ngươn-Vi về nghỉ, muốn thử cho biết rõ căn tích ra làm sao. Qua ngày sau bên hiên chèn làm ra cây cờ phang. Qua đến ngày 21 sớm mai quả có gió đông thổi đến, Ngươn-Vi lật đặt dam cây cờ phang cầm nơi vườn phía Đông, đầy phúc có giống lớn các bay đá lỏ, cây cối ngã rạp hết, duy có hoa trong vườn chẳng hư hại cây nào hết. Ngươn-Vi nghĩ lại mới biết mấy người con gái ấy là thần các thứ hoa, tên Thạch-A-Thước là cây Thạch-lưu, còn Phong-Thập-Bác-Di là thần làm gió. Qua đêm sau, mấy người con gái ấy đem bóng dao bóng lý hơn mây dần đến tạ ơn và nói rằng: nhờ ơn

Xứ-Sĩ cứu chị em tôi mới khỏi cái nạn to, không chi báo đáp, này là Huệ-anh, hễ ăn vào thì đứng sống lâu. Ngươn-Vi nghe lời ớn phước đi thiệt quả nhiên 83 tuổi mà dung nhan nhỏ lại như người 30 tuổi, tinh thần tràn kiện, diện mạo đoan trang, sau tu đất đạo mà thành tiên.

CHUNG.

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắc.

Tam-hoàng-cuộc-chi-thực-biến

(Xin coi số 122)

IX. — BA MƯƠI SÁU PHƯƠNG Ở NGOÀI

— Bài thứ nhất.

I

Hà-nội ba mươi sáu phố phường,
Hàng Mạt, hàng Đường, hàng Muối trắng tinh,
Từ ngày ta phải lòng mình,
Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen,
Làm quen, chả được nên quen,
Làm bạn mắt bạn ai đến công cho.

II

Rủ nhau chơi khắp Long thành,
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai,
Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai,
Hàng Bưởi, hàng Thiếc, hàng Hải, hàng Khay,
Mỏ-vì, hàng Điều, hàng Giày,
Hàng Lỡ, hàng Cốt, hàng Mây, hàng Đàng,
Phở-mới, Phúc-kiến, hàng Ngang,
Hàng Mả, hàng Mâm, hàng Nhang, hàng Đống,
Hàng Muối, hàng Nón, cầu Đống,
Hàng Hòm, hàng Đậu, hàng Bông hàng Bè.

Hàng Thùng, hàng Bát, hàng Tre,
Hàng Vải, hàng Giầy, hàng The, hàng Gà,
Quanh đi đến phố hàng Da,
Trải xem phường phố, thật là cũng Xinh,
Phồn hoa thứ nhất Long-thành,
Phở giàng mắc cửi, hàng quanh bàn cờ,
Người vẽ nhớ cảnh ngân ngọc,
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền.

Rút trong Cours de Langue Annamite, par A. Chéon.

Bài thứ hai.

Nghe thu gặp hội thái bình,
Đi xem (l) phong cảnh khắp thành Thăng-long,
Phở người học kín thành trong,
Đua nam bắc giáp tay đồng rõ ràng,
Ba mươi sáu phố phường,
Hàng Giày, hàng Bạc, hàng Ngang, hàng Đào,
Người dài các, kẻ thanh tao,
Đua hàng Thọ-tiền, lại vào hàng Gai,
Hàng Thêu, hàng Trống, hàng Bài,
Hàng Khay, giờ gót ra chơi Tràng-tiền,
Nhắc trông cảnh khác động tiên,
Đua đón cờ kéo, dưới thuyền bướm giăng,
Phong-quang lịch sự đầu băng,
Đua đấu võng lọng, tung bùng ngựa xe.
Hàng Vải, xang phố hàng Bè,
Đua toà-Thương chính, giờ về đồng-xuân,
Chải qua hàng Giầy dần dần,
Đua dân dịp khách, riêng xuân bốn mùa,
Đua Cầu đồng vắng tiếng chuông chùa,
Đua (trang) soi giá nền, gió lùa khói hương,
Đua Mạt ngoài có phố hàng Đường,
Đua Mây, hàng Mả, hàng Bưởi, hàng Chum,
Đua Tiêng Ngô, tiếng nhằng um-um,
Đua lâu sem diêm (xem tìm) tổ tôm đánh bài,
Đua Khoan khoan chơn giờ gót hải,
Đua hàng Thuộc-bác, xang chơi hàng Đống,
Đua Biệt bao chạ bầu lạ lừng,
Đua đồ bài-bỏ, nỏ lạng áp hương,
Đua Hàng Bừa, hàng Cuốc, ngón ngang,
Đua về hàng Cốt, dạo xang hàng Gà,
Đua Bát Ngõ, hàng Sắt, xem qua,
Đua Hàng Vải, hàng Chiều, lại ra hàng Hòm,
Đua ở đầu nghe tiếng om sòm,
Đua ống chấu nhà hát thòm thòm vui thay,
Đua Hàng Da chợ Sắt ai bày,
Đua gia hàng Điều, bên này hàng Bông,
Đua Ngả tư Cầm-chỉ đứng trông,
Đua hàng Thọ-nhuộm, thẳng song hàng Tân,
Đua Đuôi xem phong cảnh bán hoàn,
Đua hoa giờ viết, chép bản mây cau,
Đua Chải qua một cuộc bề dẫu,
Đua người dè bá công hầu là ai.

Rút trong Chrestomathie annamite của ông Edmond Nordemann. Nam-song-Thị, soạn.

— Trong sách ông Edmond Nordemann viết theo tiếng Bắc, ta chép theo đề y như vậy cho người coi tiếng Bắc trót thế.

Chuyện Hoa-sĩ-Ly.

Xứ kia có hai vợ-chồng người buôn bán giàu có lớn, sanh dựng một trai tên là Hoa-sĩ-Ly, tuổi vừa nên sáu mà trí tuệ thông minh. Nhà có nuôi một con chim quỳên; thường bữa Hoa-sĩ-Ly cho ăn, nán niều triều mền vì bán đồng tám.

Một bữa kia vợ-chồng người buôn bán đang ngồi ăn, chim quỳên vục kêu lạ tiếng; thăm thẳm buồn bực, nghe dường chích ban lẻ đời; vợ-chồng nghe cũng sáu tinh, bối hải ăn không ngon bữa. Người chồng mới nói: « phải ai biết được tiếng chim mà thuật lại cho tôi nghe thử coi chim ấy riêng thân việc chi nên kêu la sáu thắm như vậy, thì tôi sẽ cho nửa gia tài, lại khi tôi mang phần, tôi danh để tiền bạc thөн cho mà ăn trọn đời. »

Khi ấy, Hoa-sĩ-Ly cũng động bàn cùng cha mẹ, nghe nói bên ngược mắt lên ngó chạ mà nói: « con hiểu biết tiếng chim, song con mở mắt thuật cùng cha mẹ » người cha mới la con sao có khôn: « Hễ biết thì nói cho cha nghe can chi mà còn sợ. » — Cứ chẳng đã phải vàng, Hoa-sĩ-Ly nhìn cha mẹ nước mắt chang ó mà rằng: « chim quỳên; nói tuy bây giờ thời vậy, chớ ngày sau con Chứa, cha tôi; cha thì hữu dân nước, mẹ thì đợi dâng khăn cho con. » — Vợ chồng nghe mấy lời con nói, ngấm nghĩ tức mình, giận con sao ngổ ngán, nói chẳng kén dè, quyết tính giết bỏ cho rồi, cực vì linh máu mủ, cảm gươm chém chẳng đành, song cũng liệu toán bỏ con cho được.

Vậy nhà có một chiếc thuyền nhỏ, trôi lại vợ chồng; đem con xuống đó mà để nghỉ. Trẻ vừa an dật, vợ chồng lược lên, xô thuyền trôi theo dòng nước. Cũng một khi ấy, chim quỳên phá lồng bay theo, tới thuyền đập xuống đậu bên vai Hoa-sĩ-Ly, linh như thế mà độ mạng. Thương ôi! Thuyền liền đình giữa biển, sóng dập gió dổi, dựa cốn này, tập bãi kia nổi chìm nào biết. may đâu có một chiếc ghe thương hổ, bươm nương theo gió, nhẹ tách dòng là, bạn bè rảnh việc xúm nhau trò chuyện nghỉ ngơi, trực thầy thảng nhỏ năm

như chột, lại có chim chỉ đứng dựa một bên mà thuyền không ai chèo chông, mới là lên; chú lái trong suốt nghe la chung ra, thấy vậy động lòng, khiên bạn hạ bươm quây ghé mà vớt đem qua ghé đỡ hổ cho Hoa-sĩ-Ly, giây phút tỉnh lại mới hỏi việc ngọn ngành làm sao mà ra đến thế. — Hoa-sĩ-Ly tỏ bày mọi nỗi, chú lái cảm tình nuôi lấy làm con.

Qua ngày sau, thuyền đương dung ruồi, Hoa-sĩ-Ly vùng nói: « Cha phải biểu bạn kiếm nơi định trú, bãng chẳng thì cột nài bươm tan không còn một mảnh; chim quỳên mới thốt cùng tôi rằng bảo tôi sẽ đến lộn lấm. » Chú lái không tin cứ để ghé lấm luôi đi hoài, một chặp quả có phong ba bão chướng nổi dậy dưng dưng, cột gãy tan, bươm rách nát, còn ghé sóng lại dốt tuốc lên trên bãi. Kh mưa tanh gió êm bạn bè mới lo sửa sang mà đi nữa.

Đi vừa được vài dặm, Hoa-sĩ-Ly lại nói: « phải kiếm chỗ mà trốn, chim quỳên mách cho tôi rằng một lác nữa đây sẽ có mười hai chiếc tàu nước khác đi tới, nên không lo mà ăn, thì nó gặp, bắt cha con mình và bạn bè cả thấy. » Chú lái thất kinh phải tình theo lời, hỏi bạn chèo dựa cũ lao vào xẻo mà trú. Giây phút quả có mười hai chiếc tàu chạy ngang qua đó, đợi cho lâu chạy một dỗi xa rồi ghé mới dám ra chạy miết về đê Đò.

Trong đêm, lâu nay có ba con quạ, ngày đêm cứ đeo đuôi theo bên cửa Vua mà kêu là vang vấy làm cho người dật điệp chẳng an. quan quán dò hỏi, kẻ lăm mưu nẩy người lập kế kia mà không ai làm chi nó được. Lâu ngày cháy tháng mà nó chẳng đi, cứ kêu mãi, tăng thể vua phải phóng chiêu truyền rao trong triều ngoài quận, ai biết làm sao cho ba con quạ ấy biệt chẳng còn tới kêu nữa, thì vua gia bao qườn tước và chia hai thiên hạ cho, chẳng những vậy mà thôi, vua lại đưa Công-chúa là gái út của người cho mà làm vợ, mà hệ ai lãnh việc làm không tiện việc, phần tử lại nẩy cho. Hiềm kẻ mưu mô trí đồng đều làm vào đó mà thọ tử.

Hoa-sĩ-Ly nghe có chiêu trào, vào lưạ của cha xin đi. Chú lái không cho, lấy lợi hơn thiệt mà an ủi, Hoa-sĩ-Ly cũng không nghe, bên lòng quyết một mà thôi. Chú lái cảm-không đành, cực chẳng đã phải cho đi; lại rằng: « Vì con cái quá lời cha, ra đến đó, bắt cần thiên hệ mặt vụu nhơn, máy thì nhờ, phải sa thì chịu. »

Hoa-sĩ-Ly cắt mình đi tới đều ra một thuyền Thiên-tử rồi xin mở bát cánh cửa chỗ qua kẻ dặng lòng tai nghe nghe rồi qui tâu: « Và con qua ấy, một trống, một mái, một con. Bà vợ chồng ở với nhau chẳng yên, ngày đêm cãi dặng, cho nên vợ dốt từ phu, chống dánh phu, niếm ân ái; ngặt vì còn chực con thơ chống dánh con chồng vợ dánh con vợ, không ai nhin ai, nên kéo nhau bay tới đến, nài xin lượng tình phân xử. Vạy xin tình bề hạ nầy phân một cho chúng nó biết con ấy về mẹ hay cha. » Đợi vua lên phán rằng con thì về phận cha. Vợ đức tiếng, qua rỗng đất con bay qua Bắc, mà mái tách mình trở lại Nam, không còn vòng lư dai các nữa.

Đoạn rồi vua vượt ve khen ngợi, coi Hoa-sĩ-Ly như ngọc ngà cân, cấm ở lại đến chờ lư khôn đưa Công-chúa. khi Hoa-sĩ-Ly thành nhơn chỉ quỳ, thì mọi việc an bài, Hoa-sĩ-Ly lại tình tình nhớ cảnh, dốt chỉ du phãng, sửa sang củ tiệc xuất hành, đi xứ nầy qua xứ kia, xứ qua xứ nọ, ví như cuộc Chấn-đức (Giàng bẻ) Khi trở về tới một xứ kia, gặp lúc trời hâu Hoa-sĩ-Ly tình vào quán ngụ đờ một đêm mình nhứt sẽ thương trình; để đầu xứ ấy quê hương mình mà không biết, sáng ngày kẻ dặng nước người hâu khăn, Hoa-sĩ-Ly miệng hỏi thăm, té ra người dặng nước là người hâu khăn là mẹ (quả như lời chim quỳ than khi trước.) Hoa-sĩ-Ly mừng, nhào lư ôm chầm cha mẹ mà khóc òa, kẻ mây nói tình 15 năm lưu lạc, sống bữa bèo trôi trôi đã xương lưng đất khách. Kẻ rồi, đem cha về đến sum hiệp, thọ hưởng lộc trào giàu dưới thế.

Traduit par L. H. M...
Écrivain à l' Arsenal (Saigon)

em cũng lãnh mà mua dùm. Bất kỳ món chi có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu. Giá bán rẽ hơn các nơi vì đó đã mua sỉ ở chỗ làm gói thẳng qua. Có nhiều món sẽ in y theo giá bán Langsa.

Chú tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước như Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thư mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật dặt mà trả lời luôn luôn không phải gấn theo trong thư một con niêm lâu chiêm.

Có kẻ muốn mượn một người cựu chức việc lính tập Annam hay là cựu lính trong quân dặng, không già không trẻ có gia thất thì tốt hơn, mà cho thao việc trông trực cho dặng làm phó coi việc một sở trông tria ở gần Saigon và Chợ-lớn, chịu nhà cho thuê ở và năm dậu cứ mỗi tháng 15 đồng bạc công, còn ba năm sau mỗi năm, mỗi tháng cho thêm 5 đồng.

Đền hỏi ông Đốc-phủ PHONG là người thay mặt cho ông thầy kiện PARIS ở tại làng An-giành, tổng Long-hưng-hạ hạt Chợ-lớn, gần Bến-lức.

Kính lời cho chư qúi hữu dặng hay tìm RELIÉUR của PHAT-TOAN ở đường RATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở trong D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thư và tuồng chữ nhỏ đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gọi Mandat thư cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gửi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn mua thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm sẵn trong tháng đó thì có máy in rồi, tại nhà tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một bàn bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG ở 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cũng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ tu tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là xe máy hư, máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy đèn thì chúng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các qúi hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gọi đến cho tôi và viết thư nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gửi lập tức.

SƠN-LONG: tân hiệu.

Kính lời rao cho chư Quý-hữu dặng hay, Tuồng Kim-Thạch kỳ-duyên, nay hạ xuống giá là: 0, \$ 60. cất bạc; Kim-Thạch kỳ-duyên nầy thiệt là hay lắm, nó là vàng đá kết nghĩa với nhau, nên kỳ hẹn lời gấn vô chắc chắn, chẳng khi nào quên và người đặt thơ nầy, thiệt là người thông minh chữ nghĩa lắm, lời nói rõ ràng, Quý-khách ai có hảo tâm muốn mua thì gọi thư cho M. CLAUDE & C^{ie}, ở Saigon, thì ông ấy sẽ sẵn lòng mà gửi cho Quý-hữu chẳng sai.

CU'U QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỒ ĐƯƠNG MÊ SÔNG BẾN-TRÈ

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện-sử, cùng sách Minh-tâm, Tử-tho chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước vắn vắn....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ sắt.

Nội hạt ai có sửa tủ sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phứ không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiến công thường ăn rẽ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$00	là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là....	0 40
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rời.....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhứt.....	0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 60
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5....	0 60
Thơ Mộ-Đội và Trần-kim-Hải 1 cuốn	0 25	Phong-hóa Điều-hành.....	0 50
Thơ Mả-Thành mới in lần đầu....	0 30	Tứ-Thơ cuốn nhi.....	1 60
Nhị-dộ-Mai.....	0 30	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhĩ	2 00
Phủ-Kiểu (3 ^e édition).....	0 20	Conversation.....	0 70
Thơ Nam-kỳ.....	0 10	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Thơ Quang-Âm điển cá.....	0 35	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Ký.....	1 20
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Miscellanée.....	1 40
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	0 60	Cours gradué.....	2 60
Tướng Đinh-lưu Tú, thượng quyền	0 20	Thức kiều về sự thi hành án lý về việc hình	
Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu		Và việc bộ và việc thương-mại của người	
		Bản quốc.....	1 \$00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói rõ họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUI-MÃO (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TH ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG CHẬP ANNAM
1	Lundi.....	16	Thứ hai	16	Mardi.....	1	Tháng Giêng
2	Mardi.....	17	Thứ ba	17	Mercredi.....	2	Thứ ba
3	Mercredi.....	18	Thứ tư	18	Jeuđi.....	3	Thứ tư
4	Jeudi.....	19	Thứ năm	19	Vendredi.....	4	Thứ năm
5	Vendredi.....	20	Thứ sáu	20	Samedi.....	5	Thứ sáu
6	Samedi.....	21	Thứ bảy	21	DIMANCHE.....	6	CỬA NHỰT
7	DIMANCHE.....	22	CỬA NHỰT	22	Lundi.....	7	Thứ hai
8	Lundi.....	23	Thứ hai	23	Mardi.....	8	Thứ ba
9	Mardi.....	24	Thứ ba	24	Mercredi.....	9	Thứ tư
10	Mercredi.....	25	Thứ tư	25	Jeudi.....	10	Thứ năm
11	Jeudi.....	26	Thứ năm	26	Vendredi.....	11	Thứ sáu
12	Vendredi.....	27	Thứ sáu	27	Samedi.....	12	Thứ bảy
13	Samedi.....	28	Thứ bảy	28	DIMANCHE.....	13	CỬA NHỰT
14	DIMANCHE.....	29	CỬA NHỰT	29	Lundi.....	14	Thứ hai
15	Lundi.....	30	Thứ hai	1	Mardi.....	15	Thứ ba

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^{ie}.

Gérant CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm... 3 \$00
sáu tháng... 2 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 10 \$00
sáu tháng... 5 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

TỰ ĐỀ-THỰC

ĐƯỜNG BOURDAIS SỐ 206.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bản-quản chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghị, chớ có hỏi cho ông Canavaggio nữa.

Chớ không ai đặng in Tam-quốc lại như trước này vào cho thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không đặng.

Cung hạ tàn xuân.

Xuân vương hi nhựt,
Cốc-dáng kiệt thâu;
Chúc đồng ban lân chỉ chân chân,
Cầu bốn quốc phụng mao tề tề;
Nguyễn trăm họ miệng trường miếu đệ,

Ước ngàn thu vĩnh cửu phái chi;
Am dương hòa thảo mộc dắc thi,
Phụ phụ thuận tử tôn cộng lạc;
Tiệc chánh trăm ngành hoa phát,
Thời hòa muôn cụm lá thay;
Nhà thanh thời tứ thảo vôi thấy,
Nước bình trị tới ngay cùng chúa;
Gò Đống-nai phụng mùa,
Sông Bền-nghe rồng châu;
Vải nhà nhà đủ xuất đủ thâu,
Cầu xứ xứ vừa làm vừa lợi;
Người đặng mạnh rộng lòng tình tới
Đàn đều an đư sức lo xa;
Việc một người động cả trăm nhà,
Thè ít mặt che trùm ngàn họ.

Vay có thơ rằng:

Ba trăm sáu chục một lần xuân,
Cộng lại xem rõ có mấy tuần;

rời trở vào nhà thì thấy báo ghê nhưng còn, song đồ ăn uống chẳng còn thấy món chi hết, duy nghe có mùi hoa còn thơm nức cả nhà.

Ngươn-Vi tuy lấy làm lạ song cũng không sợ. Qua đêm sau cũng ra chỗ cũ xem hoa, lại thấy mấy người con gái ấy đang xúm nhau lại báo A-Thước đi qua bên Thập-Bác-Đi mà tạ tội. A-Thước giận nói: « lại phải đi cầu làm chi cái mụ già ấy nữa, có việc chi cứ cầu Xứ-Sĩ thì cũng đĩ. » Mấy người kia mắng nói: « lời em nói có chi hay. » Đều giẫy bết lại mà thưa với Ngươn-Vi rằng: « chi em tới đây ở nơi vườn thấy mỗi năm đều thường bị gió dữ nó làm hại hoải, ăn ở chẳng yên, thuở nay thì nhờ có Thập-Bác-Đi cứu giúp, cũng như đêm hôm qua A-Thước xúc ngỏ từ hậu chắc không ai cứu giúp, như Xứ-Sĩ độ lòng cứu giúp thì chi em tới sẽ lo mà báo đáp. » Ngươn-Vi nói: « tôi có thể chi mà giúp mấy cô choặng. » A-Thước nói: « duy cầu Xứ-Sĩ mỗi năm bẻ tiếc Ngươn-Đản thì làm một cây phang vẽ hình mặt trời mặt trăng cùng năm ngôi sao vào rồi dựng nơi vườn phía Đông thì bọn tội ác bình an vô sự. Năm này tiếc Ngươn-Đản đã quá rồi, xin để đến ngày 21 tháng này lúc rạng đông, coi chừng bẻ có gió đóng thổi đến thì dựng cây cờ ấy lên ắt tự nhiên khỏi nạn. Ngươn-Vi nói: ấy là việc dễ làm; tôi lẽ đâu đi chằng hết lòng. » Mấy người con gái ấy đều ứng tiếng tạ ơn và nói rằng: « dạng nhờ Xứ-Sĩ rộng lòng, ơn được ấy lẽ đâu dám quên. Nói rồi từ biệt, đi mau như lén; Ngươn-Vi theo chẳng kịp, bỗng có luồng gió thổi phất qua thơm nức mấy người đều mặt lết.

Ngươn-Vi về nhà, muốn thử cho biết rõ căn tích ra làm sao. Qua ngày sau bên biển chẻ làm ra cây cờ phang. Qua đến ngày 21 sớm mai quả có gió lồng thổi đến. Ngươn-Vi lật đặt cây cờ phang cái nơi vườn phía Đông, đầy phút có giông lớn các cây hạ đá lở, cây cối ngã rạp hết; duy có hoa trong vườn chẳng hư hại cây nào hết; Ngươn-Vi nghĩ lại mới biết mấy người con gái ấy là thần các thứ hoa, tên Thạch-A-Thước là cây Thạch-lựu, còn Phong-Thập-Bác-Đi là thần làm gió. Qua đêm sau, mấy người con gái ấy đem bóng đào bóng lý hơn mấy đầu đèn tạ ơn và nói rằng: nhờ ơn

Xứ-Sĩ cứu chi em tới mới khỏi cái nạn to; không chi báo đáp, này là Huệ-anh, bẻ ăn vào vào chậu đựng sông lâu. Ngươn-Vi nghe lời ăn phước thiết quả nhiên 83 tuổi mà dung nhan nhỏ như người 30 tuổi; tinh thần trấn kiên, diệp mạo đoan trang; sau tu đất đạo mà thành đạo.

CHUNG.

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sai

Tam-hoàng-cuộc-chi thực hiện

(xin coi số 129)

IX. — BA MƯƠI SAU PHƯƠNG Ở NGOẠI

Bài thứ nhất.

I

Hà-nội ba mươi sáu phố phường,
Hàng Mạt, hàng Đường, hàng Muối trắng tinh,
Từ ngày ta phải lòng mình,
Bác mẹ di rinh đã mấy mươi phen,
Làm quen, chả được nên quen,
Làm bạn mắt bạn ai đến công cho.

II

Rủ nhau chơi khắp Long thành,
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai,
Hàng Bó, hàng Bạc, hàng Gai,
Hàng Bưởi, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay,
Mả-vì, hàng Điều, hàng Giay,
Hàng Lờ, hàng Cốt, hàng Mây, hàng Đàng,
Phở mới, Phức kiền, hàng Ngang,
Hàng Mả, hàng Mắm, hàng Nhang, hàng Đổng,
Hàng Muối, hàng Nón, cầu Đổng,
Hàng Hòm, hàng Đản, hàng Bông hàng Bè.

Hàng Thương, hàng Bát, hàng Tre,
Hàng Vôi, hàng Giầy, hàng The, hàng Gai,
Quanh đi đến phố hàng Da,
Trái xem phường phố, thật là cũng xinh,
Phấn hóa thứ nhất Long-thành,
Phở giăng mắc cửi, đang quanh bàn cờ,
Người vẽ nhớ cảnh ngân ngo,
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền.

Rút trong Cours de Langue Annamite, par A. Chéon.

Bài thứ hai.

Nghìn thu gặp hội thái bình,
Phải xem (1) phong cảnh khắp thành Thăng-long,
Phở ngoài bọc kín thành trong,
Cửa nam bắc giáp tây đông rõ ràng,
Ba mươi sáu phố phường,
Hàng Giay, hàng Bạc, hàng Ngang, hàng Đào,
Người dài các kẻ thanh tao,
Qua hàng Thọ-liên, lại vào hàng Gai,
Hàng Thêu, hàng Trông, hàng Bại,
Hàng Khay, giờ gót ra chơi Tráng-liên,
Nhớ trông chằng khác động liên,
Trên đóp cờ kệp, dưới thuyền bướm giăng,
Phong-quang lịch sự đầu hàng,
Đạp dèy vòng long, tung bưng ngựa xe,
Hàng Vôi, xang phố hàng Bè,
Qua loa Thương chèo, giờ về đồng xuân,
Chải qua hàng Giay dần dần,
Cung dạn dịp khách, riêng xuân bốn mùa,
Cầu đông vắng tiếng chuông chùa,
Hàng (tràng) soi giờ neo, gió lùa khói hương,
Mặt ngoài có phố hàng Đường,
Hàng Mây, hàng Mả, hàng Bưởi, hàng Chum,
Tiếng Ngõ, tiếng nhãng um-um,
Lầu xem diêm (xem) (tìm) tổ tôm đánh bài,
Khoan khoan chơn giờ gót bài,
Hàng Thuốc-bắc, xang chơi hàng Đổng,
Biết báo cha bầu là lung,
Đó bài-báo, nó bóng áp hương,
Hàng Bưởi, hàng Cốt, ngón ngang,
Về hàng Cốt, dao xang hàng Gai,
Bát Ngõ, hàng Sắt, xem qua,
Hàng Vôi, hàng Chiếu, lại ra hàng Hòm,
Cờ đầu nghe tiếng om sòm;
Ông cháu nhà hát thồm thồm, vui thay,
Hàng Da chợ Sắt ai bày,
Hàng này hàng kia, bên này hàng Bông,
Ngồi tư Cẩm-chỉ đứng trông,
Hàng Tho-nhướm, hàng Giông, hàng Tân,
Đài xem phong cảnh bán hoàn,
Hoa giờ viêt, chép bản mây cau,
Thải qua một cuộc bẻ đầu,
Người để bá công hầu là ai.

Rút trong Chrestomathie annamite của ông Edmond Nordemann. Nam-song-Thị, soạn.

(1) Trong sách ông Edmond Nordemann viết theo Bắc, ta chép theo đê y như vậy cho người coi hàng Bắc trời thủ.

Chuyện Hoa-sĩ-Ly.

Xứ kia có hai vợ-chồng người buôn bán giàu có lớn, sanh dựng một trai tên là Hoa-sĩ-Ly, tuổi vừa nên sáu mà trí huệ thông minh. Nhà có nuôi một con chim quyền, thường bữa Hoa-sĩ-Ly cho ăn, nạn niêu triều mền vì bạn đồng tâm.

Một bữa kia vợ-chồng người buôn bán đang ngồi ăn, chim quyền vục kêu la tiếng thảm thiết buồn bực, nghe dường chích bậu là đời, vợ-chồng nghe cũng sầu tình; bới hỏi ăn không ngon bữa. Người chồng mới nói: « phải ai biết được tiếng chim mà thuật lại cho tôi nghe thử coi chim ấy riêng than việc chi nên kêu la sầu thảm như vậy, thì tôi sẽ cho nửa gia tài, lại khi tôi mang phẩn, tôi dành để tiền bạc thêm cho mà ăn trọn đời. »

Khi ấy, Hoa-sĩ-Ly cũng đứng bên cùng cha mẹ, nghe nói bên ngược mắt lên ngó chĩa mà nói: « con hiểu biết tiếng chim, song con mò dăm thuật cùng cha mẹ người cha mới la con sao có khổ. » Họ biết thì nói cho cha nghe can chi mà con sợ. — Cứ chẳng đã phải vàng, Hoa-sĩ-Ly nhìn cha ngó mẹ nước mắt chằng mà mà rằng: « chim quyền nó tuy bây giờ thôi vậy, chờ ngày sau con Chứa, cha tôi: cha thì hầu đàng nước, mẹ thì đợi đàng khăn cho con. » Vợ chồng nghe mà lời con nói, ngẫm nghĩ lúc mình, gian con sao ngộ ngạn, nói chằng kìa dè, quyết tình giết bỏ cho rồi, cứ về tỉnh mà mò kiếm gươm chêm chằng đánh song cũng liều loạn hồ con cho được.

Vậy nhà có một chiếc thuyền nhỏ (đi) lại vợ chồng đem con xuống đó mà dò ngu. Trẻ vừa ăn đất, vợ chồng được lên xô thuyền trôi theo dòng nước. Cũng một khi ấy, chim quyền phá lồng bay theo, tới thuyền đập xuống đậu bên vai Hoa-sĩ-Ly, linh như theo mà độ mạng. Thường ôi! Thuyền linh định giữa biển, sóng đập gió thổi, dựa cồn nẩy, lập bãi kia nổi chim nào biết, may đâu có một chiếc ghe thương hổ, bướm nương theo gió, nhẹ tách dòng lá, bạn bè rảnh việc xúm nhau trò chuyện nghỉ ngơi, trực thầy thẳng nhỏ năm

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **GATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$00	là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là....	0 40
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.	0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5...	0 80
Thơ Mộ-Đội và Trán-kim-Hải cuốn	0 25	Phong-bóa Điều-bành.....	0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu...	0 30	Từ-Thơ cuốn nhl.....	1 60
Nhĩ-đạ-Mai.....	0 30	Mình-Tâm Bửu-giáo: cuốn nhứt nhĩ	2 00
Phủ-Kiến (3 ^e édition).....	0 20	Conversation.....	0 70
Thơ Nam-kỳ.....	0 10	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Thơ Quang-Ấm điển ca.....	0 35	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỳ....	1 20
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Miscellannée.....	1 40
Chánh tả và Lục-sức.....	0 10	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	0 60	Cours gradué.....	2 50
Tướng Bình-lưu Tử, thượng quyền	0 20	Thực kiếu về sự thi bành án lý về việc hình	
Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu		Và việc hộ và việc thương-mại của người	
		Bản quốc.....	1 \$00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG CHẬP ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG CHẬP ANNAM
1	Lundi.....	16	Thứ hai	16	Mardi.....	1	Thứ ba
2	Mardi.....	17	Thứ ba	17	Mercredi.....	2	Thứ tư
3	Mercredi.....	18	Thứ tư	18	Jeudi.....	3	Thứ năm
4	Jeudi.....	19	Thứ năm	19	Vendredi.....	4	Thứ sáu
5	Vendredi.....	20	Thứ sáu	20	Samedi.....	5	Thứ bảy
6	Samedi.....	21	Thứ bảy	21	DIMANCHE.....	6	CỬA NHỰT
7	DIMANCHE.....	22	CỬA NHỰT	22	Lundi.....	7	Thứ hai
8	Lundi.....	23	Thứ hai	23	Mardi.....	8	Thứ ba
9	Mardi.....	24	Thứ ba	24	Mercredi.....	9	Thứ tư
10	Mercredi.....	25	Thứ tư	25	Jeudi.....	10	Thứ năm
11	Jeudi.....	26	Thứ năm	26	Vendredi.....	11	Thứ sáu
12	Vendredi.....	27	Thứ sáu	27	Samedi.....	12	Thứ bảy
13	Samedi.....	28	Thứ bảy	28	DIMANCHE.....	13	CỬA NHỰT
14	DIMANCHE.....	29	CỬA NHỰT	29	Lundi.....	14	Thứ hai
15	Lundi.....	30	Thứ hai	1	Mardi.....	15	Thứ ba

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm... 5 \$00
sáu tháng... 3. 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 10 \$00
sáu tháng... 5 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Chữ Bút LƯƠNG-KHẮC-NINH

Tự Dũ-Thức

ĐƯỜNG BOURDAIS SỐ 206.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

Saigon, le 1^{er} Mars 1904.

Thơ của Lương-khắc-Ninh, tự Dũ-Thức, quản hạt Hội đồng, chủ Bút Nông-cỏ-min-đàm, Gởi cho chữ vị Cai-Tông, Phó-Tổng và Hương chức làng trong ba hạt, Mỹ-tho Bèn-tre và Tân-an.

Kính từ lời ngay thiệt, Trình tổng xã chữ viên;
Lãnh Hội-dồng đa đũ bòn niên, Làm quản-hạt thay cùng sáu tỉnh,
Ơn chữ vị chọn tôi người chỉ tin, Tôi lẽ nào, dãi lại chẳng thành tâm;

Bởi vậy, cho nên:

Trọn bòn năm cứ neo chánh xăm xăm, gìn một dạ nương dường
ngay thẳng rắng; Tuy người chẳng mắt trường đen trắn, nhưng vậy mà,
chữ vị đều tai máng phải chẳng; Tôi dám đầu khoe sức siêng năng,
người xin nghĩ xét đều khó nhọc; Cũng vì bởi trường on đa lộc, nên rắng
công cho đẹp dễ mặt mày; Công chuyện làm trong bòn, năm nay, giúp
đều nhứt nhứt đều cả bòn

Tôi nghĩ như vậy :

Người có học phải xem cổ tích, hễ phải làm, quây bở mới nên người, Phải dạng khen, quây chúng thêm cười, dẫu tước trong quyển cao cũng khó dờ ; Tuy phận ruồi sanh làm người dờ, mà công bình chánh trực cũng nên danh ; Người đồng ban là bọn em anh, ra thay mặt lý nào không gánh vát ; Nếu lương sức mình không mãn đạt, tranh làm chi, dặng làm hại cho nhau, khuyên anh em ráng nghĩ cho sâu ; Ôn quốc pháp rộng cho người thật thê, cho lựa chọn ít người dặng dễ, để luận bàn lẽ phải đều chẳng ; Thay mặt cho cả nước làm ăn, lựa người ấy xét ra thiệt khó lựa ; Việc quốc sự khó thông trong ít bữa, bốn năm giải, còn chẳng rõ trọn thay ; Tôi học làm trong mấy năm nay, xét sự biết trong mười chưa dặng bôn ; Nếu dỏi chọn sanh ra lộn xộn, tiêc công tôi vừa học vừa thông ; Chẳng phải tôi tham chỗ vinh tôn, vì tưởng bạn đồng ban nên chịu khó ; Xin chur vị xét xem cho rõ, có người hơn tôi nguyện giao cho ; Nếu không người xin dẽ tôi lo, lo giúp bạn đồng ban một khóa nữa ; Trong khóa tôi tôi làm lời hứa, bởi thuộc rồi nên phải hơn chưa ; Người mới ra dẫu giỏi cũng vừa vừa, có dẫu lẽ sanh tri như thánh ; Người có học học tri là lẽ chánh, xin tôn bằng qui hữu xét suy ; Phải thì nghe, quây kẻ làm chi, làm dều phải cử hành trực đạo ; Kinh ít lời cần cáo, cùng Tổng viên Hương chức đồng tri ; Xin một dều xét lẽ thị phi, mà xử trí cho toàn minh bạch.

Có thơ rằng :

Công danh phú quý chỗ người ham,
Nhưng vậy xin chừa một lẽ tham,
Tham nhờ quyền to, tham thật trí,
Hồi đừng nghe kẻ có lòng cam.

LƯƠNG-KHẮC-NINH *đơn kính.*

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Lỗ-Túc xem bài lịch rồi hỏi Tôn-Quôn rằng : « ý Chúa-Công liệu làm sao ? » Tôn-Quôn nói : « ta chưa quyết. » Trương-Chiêu nói : Tào-Tháo xua binh trăm muôn mượn danh thiên-Tử đánh dẹp bốn phương, nếu cự va thì không thuận, và lại Chúa-Công mà có thể cự thì Tào-Tháo ấy là nhờ có sông Trường-Giang ; nay Tào-Tháo đã lấy Kinh-Châu rồi thì va cũng lấy cái thế sông Trường-Giang như ta vậy ; thì không nên đánh, theo như kế tôi tính, chỉ bằng sang dẫu, ấy là kế an hêt muôn việc. » Chúng Lưu-sĩ đều nói rằng : « lời Từ-Bồ nói đó thiệt hợp ý trời. Tôn-Quôn ngầm nghĩ chẳng nói. Trương-Chiêu lại nói rằng : « Chúa-Công mượn danh thiên-Tử, như dẫu Tào-Tháo rồi thì đánh Đông-Ngô dặng yên, mà sáu quận đất Giang-Hạ cũng bền giữ dặng. » Tôn-Quôn cúi dẫu nghĩ thình, hồi lâu rồi đứng giẫy bỏ đi vào nhà trong, Lỗ-Túc theo sau ửng. Tôn-Quôn biết ý Lỗ-Túc, bèn cầm tay Lỗ-Túc mà nói rằng : Khanh muốn thế nào ? » Túc đáp rằng : mấy người mới nói đó, là họ gạt Trương-Quân, mấy người ấy thiệt nên dẫu Tào-Tháo, dấy có Trương-Quân chẳng nên dẫu. » Tôn-Quôn hỏi : « sao vậy ? » Túc thưa rằng : « như bọn tôi mà dẫu Tào-Tháo thì dẫu thế nào cũng chẳng mất quan hệ tước phẩm, còn như Trương-Quân mà dẫu Tào-Tháo, thì muốn ngồi yên một chỗ dặng sao ? » Túc nói : « bắt quả thì phong Hầu, xe bắt quả thì một ngàn, ngựa bắt quả chừng một con, kẻ từng nhơn bắt quả thì vài người, chừng ấy Chúa-Công ngồi đây mặt phía Nam mà xưng hùng nữa dặng sao ? lời mấy người ấy họ tính đó là họ cho bốn phận họ mà thôi, Xin Chúa-Công chớ nghe, phải lo mà định kế cho sớm. » Tôn-Quôn nhân rằng : « mấy người ấy nghị luận như vậy, thiệt mặt chỗ ta trông, kẻ Từ-Kiên tính như vậy, thiệt hiện ý ta lắm, ấy là trời dâm Từ-Kiên mà cho ta đó ; ngặt vì Tào-Tháo đã dặng binh đến Thiệu, lại mới dặng binh Kinh-Châu, ta e cái thế khó mà đánh lắm. » Túc thưa rằng : « tôi nghe Giang-Hạ, có giặc em Gia-Các-Cản là Gia-Các-Lượng về đây, Chúa-Công hỏi lấy va thì

biết thiệt hư thế nào. » Tôn-Quôn hỏi rằng : « Ngọa-Long Tiên-Sanh có dấy sao ? » Lỗ-Túc thưa rằng : « còn dặng nghị nơi nhủ quân dịch. » Tôn-Quôn nói : « nay đã lỡ tôi rồi ; ngày mai phải nhủm bết văn võ ngoài trước, rồi mới va vào, trước là cho va lấy anh hùng nhơn vật đất Giang-Đông, sau sẽ nghị việc. » Lỗ-Túc lãnh mạng đi liền.

Ngày thứ Lỗ-Túc dền nhà quân dịch ra mắt Không-Minh lại dặng rằng : « như Ngài ra mắt chưa tôi rồi, thì xin chớ nói binh Tào nhiều. » Không-Minh cười rằng : « chừng dền đó tùy cơ ứng biến, tôi chẳng làm sai dẫu. » Túc bèn giắc Không-Minh vào dền nơi thầy bọn Trương-Chiêu. Cỗ-Ưng ngồi một dâm văn võ hơn hai mươi người, áo mào rực rỡ, Không-Minh ra mắt mọi người hỏi thăm tên họ xong rồi, ngồi nơi khách vị. Bọn Trương-Chiêu thầy Không-Minh tư phong dẹp dẽ khi vô hiên ngan, thì liệu chắc là người đi du thiêc, bèn kìm lời mà ghẹo thử rằng : « tôi là tên sĩ hèn mặt bèn Đông-Ngô, nghe danh Tiên-Sanh đã lâu, năm ăn nơi chôn Long-Trung thường hay sách mình với Quân-Trọng, Lạc-Nghi, dều ấy có chẳng ? » Không-Minh đáp rằng : « ấy là tôi sách việc nhờ mọn đó. » Trương-Chiêu nói : « tôi nghe Lưu-Dự-Châu đã ba phen đi cầu Tiên-Sanh nơi thảo-lư, may dặng Tiên-Sanh, tỷ như cá dặng nước, đương lọ tóm thâu đất Kinh-Nhương, nay trong một phúc đất Kinh-Nhương đã thuộc về Tào-Tháo, tôi chưa biểu ý ra thế nào, mà dẽ như vậy ? » Không-Minh nghĩ thâm rằng : Trương-Chiêu là Lưu-sĩ thứ nhứt của Tôn-Quôn, nên trước chẳng nói cho va nghen đi, thì làm sao mà nói Tôn-Quôn cho dặng, bèn đáp rằng : « ta nhằm lấy đất Hứa-Thượng dẽ như trở tay, ngặt vì chúa ta chuyên lo việc nhơn nghĩa, chẳng nề đoạt cơ nghiệp của người đồng tông, nên kiên từ không chịu, Lưu-Tung bắt liều, nghe lời dùa nịnh, lên dẫu Tào-Tháo, nên Tào-Tháo mới dặng lung lẳng làm vậy, nay chúa ta dấn binh nơi Giang-Hạ, còn có kẻ khác, kẻ tám thương dẽ dẫu biết dặng. » Trương-Chiêu lại nói : « như vậy thì Tiên-Sanh chẳng là sai sót rồi, Tiên-Sanh thương tỷ mình như Quân-Trọng, Lạc-Nghi, Quân-Trọng làm tướng cho vua Tề-Huân-Công đánh giặc thiên hạ, làm nên

ngiệp Bá, còn Lạc-Nghị thì giúp nước Yên là nước rất nhỏ yếu, còn hạ dạng của Tế hơn bảy mươi thành, hai người ấy quả thiệt: có tài là hiềm phò nguy; Tiên-Sanh ở chôn thảo lư, cười trắng ngạo gió ôi về mà ngồi, nay đã ra phò Lưu-Dự-Châu, lẽ phải ráng lo mà cứu giúp sanh linh, trừ giết đũa giặc, và lại Lưu-Dự-Châu lúc chưa có Tiên-Sanh, thì còn tung hoành vô trụ, chiếm cứ thành trì, nay dặng Tiên-Sanh, người người đều trông cậy, dầu cho con nít nên ba cũng gọi rằng hùm thêm vào, tướng chắc nhà Hồn giầy lại, họ Tào át giết, tráo dinh những tôi cựu thần cùng mây người ăn sĩ, chẳng ai mà không chông mắt mà đợi Tiên-Sanh quét sạch mây mù, dặng thầy rõ một trời với mặt trăng, cứu dân nơi nước lửa, giúp thiên hạ chiếu gởi dặng an, là trong lúc này; hay dầu từ Tiên-Sanh ra giúp Lưu-Dự-Châu, Tào binh mới kéo ra, thì đã quân thương bỏ giáp mà chạy, trên chẳng giúp dặng Lưu-Biểu cho yên thứ dân, dưới cũng chẳng phò dặng Lưu-Tung mà giữ gìn cương thổ, lại bỏ Tân-Giả, chạy Phan-Thành, thua nơi Đương-Dương, chạy qua Hạ-Khẩu, không chỗ đất mà dung thân, ấy là Lưu-Dự-Châu đã dặng Tiên-Sanh rồi, sao lại chẳng bằng khi trước vậy; Quân-Trọng, Lạc-Nghị có như vậy sao? Lời tôi nói ngay xin ông chớ chấp.» Không-Minh nghe giết vung cười giã mà nói rằng: «chim Đại-bàn bay muôn dặm, bầy chim nhỏ há đi biệt dặng cái chỉ sao; thì như người mà đau bệnh nặng thì trước phải dùng nước cháo mà cho ăn, lấy thuốc hòa mà cho uống, đợi chừng phủ tạng điều hòa, hình vóc tạm yên, thì mới dùng nước thịt mà cho ăn, lấy thuốc mạnh mà cho uống, thì bệnh cũng mới hết, người mới dặng sống, nếu chẳng đợi cho khí mạch hòa hoãn mà lấy thuốc mạnh cho uống thì làm sao cho dặng; chưa ta lúc bình bại nơi Nhữ-Nam, qua nương náu nơi Lưu-Biểu, bình chẳng dặng một ngàn, còn tướng thì có Quang, Trương Triệu-Vân mà thôi, ấy cũng tỷ như bệnh đau đang lúc ngặt ngặt vậy; thành Tân-Giả là chỗ rừng núi hẹp hòi như dân ít lắm, lương thực không đủ, Lưu-Dự-Châu bắt quá là tạm dỡ mà dung thân đó mà thôi, há đi bền giữ dặng chỗ ấy sao. Và lại bình dùng không đủ thành quách

không bền, quân không tập luyện, lương thực không có, nhưng vậy mà còn dốt lương nơi Bắc-Vọng, làm cho quân chim nơi Bạch-Hạ, làm cho bọn Hạ-Hầu-Đôn với Tào-Nhon kinh hồn hoảng vía, sánh lại Quân-Trọng, Lạc-Nghị dụng binh cũng chưa dặng như vậy; chỉ như Lưu-Tung đầu Tào-Tháo, Lưu-Dự-Châu thì cũng chẳng hay, lại cũng chẳng nỗ như loạn mà đoạt cơ nghiệp của đồng tông, ấy là người đại-nhơn đại-nghĩa đó; còn lúc bình nơi Đương-Dương là cũng vì có hơn mười muôn dân phò nghĩa giặc mẹ công mà theo, chưa ta không nỗ bỏ, ngày đi thì mười dặm, không lo đi trước mà lấy đất Giang-Lãng, cam tâm chịu nạn với dân, ấy cũng đại-nhơn đại-nghĩa; ít đánh không lại dặng hơn thua ấy cũng sự thương, xưa vua Cao-Hoàng thua luôn người Hạng-Võ, sau nơi Hạ đánh một trận mà nên, ấy chẳng phải mưu hay của Hàn-Tin sao; và lại Hàn-Tin luôn; ấy là xả tắc an nguy nước nhà kể cả, có mưu hay, chớ chẳng phải sánh như đó; biện, kìm chuyện gì đi mà khi người; nói chuyện xam, thiệt không ai bằng, đến có việc, lo một trăm đều không có một, đều ấy mới bị người ta cười chớ.» mây lời nói làm cho Trương-Chiến chẳng có một lời đáp lại, bồng có một người ứng tiếng nói rằng: (sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Thi phổ.

Mừng Thông-ngôn La-phủ-thành Đám hội hươu
 Xa cách anh em mây tháng chầy,
 Ngày nay hiệp mặt trước phân tay,
 Câu thơ rước khách ngâm càng thú,
 Chén rượu chào người uống chẳng say,
 Non cũ cỏ cây đều lớn hờ,
 Cửa công đảo-lý dặng sum vậy,
 Lòng trời dễ phụ người trung tính,
 Sớm biết đi nơi trở lại đây.
 Hà-tiên, Hội-dồng Nguyễn-thần-Đ

Mây trăng cách biệt mây trăng phiến;
 Bùn ngọc vẻ rày dạ mới yên,
 Nghiên trấp thung dung đường cỏ thụ,
 Lý đào sum hiệp chôn phượng viên,
 Lòng trời còn dự người ngay thiệt,
 Ân nước nên in chữ vẹn toàn,
 Chén rượu tẩy lán say tỉnh lại,
 Sông non càng rõ mặt Hà-tiên.

Hà-tiên, Hương-chủ Huỳnh-dật-Tuần.

Thơ rượu cạnh khuya ngon gió lờ,
 Mừng cho quý hữu giải lán mờ,
 La vang tiếng nhạc kêu chào hỏi,
 Thành việc khen ai khéo liệu lo,
 Đám âm phụng loan rày, đã tại,
 Lại qua anh em mới nên cho,
 Hối đưa lúc rượu dều như một,
 Hương lửa từ đây dặng mặt trời.

Hà-tiên, Thơ-ký Nguyễn-phương-Chánh,

Anh hùng trên thế đồ ai xò,
 Bôn tháng nay về thế bắt cò,
 Chặt cửa kim lang mừng lâm lúc,
 Đấy sản quân từ bước ra vô,
 Danh thơm sáu tỉnh danh còn chói,
 Tiếng tốt ngàn năm tiếng chẳng ô,
 Nay đã sum vậy đào lý tại,
 Câu thơ chén rượu nói cười rờ.

Phủ-quốc, Võ-anh-Phong.

Xa cách cùng nhau trót bốn trăng,
 Rày may sum hiệp thỏa lòng hằng,
 Chào người họa cò đua cười múa,
 Mừng bạn anh em nhóm nhón nhân,
 Mũi rượu tiên hành còn phượng phát,
 Câu thơ tái hội dục lạng xăng,
 Chớ hay trời đất thương là bấy,
 Cái nợ nam nhi dễ có ngân.

Giáo-lập, Huỳnh-thoại-Bàng.

May trước may sau rất dỗi may,
 May đã sum hiệp lại trong ngày,
 Trước còn trông nhớ-teo gan phổi,
 Rày dặng cười rờ nở mặt mây,
 Công thụ gió trắng chào khách cũ,
 Phượng viên đảo-lý nhóm đêm nay,

Người lành mới biết trời không phụ,
 Tiệc rượu đoàn viên phi dạ say.

Thương-chánh, Thơ-ký Trần-phước-Phân.

Dự tiệc hôm nay việc mới tương,
 Mừng cho quý hữu dặng hơi hương,
 Hề người lịch trải mưu thăm tỉnh,
 Cồn kê vô phụ kê lộ trường,
 Nước bích chẳng hơn trang đức hạnh,
 Trời xanh dầu giận ngộ hiển lương,
 Cây trời dòng suối mà trôi lại,
 Đều ấy xưa nay cũng là thường.

Thông-phân, Nguyễn-trường-Xuân.

Đường hoan bốn trăng dạo đất người,
 Vườn đào gặp một hơi còn tươi,
 Người trông bạn cũ lòng thêm bạn,
 Kể nhớ quê xưa miệng biền cười,
 Tiên biệt chẳng đưa hém lộ bước,
 Vinh qui với rước khỏa con người,
 Mừng này chi có mừng hơn nữa,
 Mừng bằng vàng cho biết mây mười.

Thương-chánh, Thơ-ký Phan-kim-Chung.

Chữ sát.

Trong kỳ nhứt-trình số 128 nơi bài *Cung-hạ Tân xuân*, chỗ bài thơ bác cú câu luận trước có sai một chữ: Thi cầm cây thể. Xin đọc lại như vậy: Thủ cầm cây thể nên sanh sang.

Nữ trung trí tức

(liếp theo)

Bởi vậy lúc đến nhà hai bợm bầm hủ, tức thẳng vô phòng làm lương không lòng sợ, bắt đại nàng Nguyệt-Anh, nhét khăn vào hông, kêu là chẳng tí đâu, khiến tuổi ra dồng, hỏi sao máy giết ai? máy lại, loan kê hai anh em tao đêm hay, máy phải thủ chơn tình, bằng không anh em tao giết máy rồi, cũng bỏ chúng vào thùng với thầy ấy, mà chôn máy luôn cho máy coi: «nói thì nói chớ hai bợm thầy nhan sắc năng Nguyệt-Anh đều niềm gan tiềm ruột, vì bày lâu ở một xóm, thường thầy Nguyệt-Anh

dung mạo, lấy làm ước mơ hoài vọng hết sức, nhưng không mấy khi gần gũi trò chọc được, nhơn dịp này mới tỏ vẻ vĩa rãng rĩa một bên hoài. Song Nguyệt-Anh nghe lời nói hằng lời quyết nhứt thì hôn bất phụ thể mở miệng không ra tiếng, mới cúi lạy hai bọm mà rằng : Thưa hai anh việc này háng bởi người làm, mẹ con thiếp dám đầu gian ất, tuy có quả gia tư bán bạc, chớ học đòi thiện tánh lương tâm, đầu tai bay họa gởi biệt đầu tằm, trông lượng cả xét suy lời tện nữ. Tôi tuy nghèo chớ thiệt con nhà đạo đức, há dám làm thói dám phàn sao? cực vi thiên hạ tôi hiểu, lý tức đương nhiên, máu đầu xấu đó, nên mới đem gieo họa cho mẹ con tôi mà chớ? ày là đầu hồng nhan nỡng chịu họa. Nay hai anh khiến lộ ra đây rồi, Cúi trông đó phước làm gặp phước, rồi để tôi ơn tình tròn ơn, vùi lấp trông đó chớ lòng sỡn, bỏ liều nguyệt ghi xương tạo gia. Xin ra công chôn lấp vẹn toàn, thì tôi há dám tiết chút phận thơ đào này với hai người biệt nghĩa sao? Hai bọm nghe lời ờn ý mơn trớn lấy làm thích, bương bương kim cuộc xuôn chôn sâu khóa băng, việc hoàn thành mới hỏi: sự đã an bài, bậu tình làm sao? Nguyệt-Anh cúi lạy hai bọm một lần nữa, cùng vuốt ve đáp rằng: Gắm đôi chàng ơn trọng thầy đống, kết tơ tóc nghè càng thêm khố, có một thiếp khố phàn lưỡng lợ, phải anh này e quây với anh kia, thế có đầu một khóa mở đôi chia, bé phu phụ thủy chung đã bắt xử.

Chẳng lẽ một tôi mà lấy hai chồng, nghĩ lại việc trăm năm cũng kông tiện. Vậy trời đã hầu sáng, tôi và nghe có tàu buôn đậu tại sông Giàu-Châu cũng gần đây, người đồn rằng: Ông chúa tàu kím mua tiểu thiếp, tôi xin phân với hai anh một đầu, tôi đều đó bán thân cho ông, lấy bạc tiền may dựng bao nhiêu, thầy chia hai đến đáp bởi ơn đầu, như vậy tương nghĩa kia trọn nghĩa, còn mẹ con tôi thì tòng sự với ông, nên hai anh háng ông tôi dám mừng thăm chắc việc chung thân của mẹ con tôi đặng

âm, mà lại đến ơn nghĩa trả cho hai anh cũng vẹn toàn chẳng, sao hai anh có an lòng dặng cho tôi sớm liệu?

(sau sẽ tiếp theo)

Nguyễn-dức-Tuần, Trà-vinh.

Chuyện phi thường

Trong đời cứ theo chánh lý mà luận, thì từ tin đều chỉ chưa thầy, nhưng vậy mà từ xưa cho đến nay; mỗi đời nào cũng đều có việc lạ thường; hề đến tai triều đình, cũng là quốc gia hay, mới có sử; nếu ngoài dân, thường bỏ qua, thì phải tuyệt tích.

Còn lấy trí rộng mà suy nghĩ ất là trong nước nào mà xử rộng, người dồng thì phải có nhiều chuyện lạ, hơn là chỗ hẹp, chỗ thưa người. ày vậy người bốn quốc sanh ra, nơi chỗ hẹp nhỏ ít người, cho nên ít thầy, lâu nghe những đầu quái; nếu có đầu nào vừa lạ xảy đến thì là, lấy làm lạ lắm.

Như trong năm trước có một người thầy pháp ở tại Chợ-đũi gần thành phố Saigon, vợ sanh hai đứa con dính nhau, nghe ra cũng là phi thường, nhưng vậy mà chưa lấy làm quái sự cho lắm. Nay lại có một đầu, quả là dị sự: Tại tỉnh Mỹ-tho làng Tịnh-giang thuộc tổng Hưng-nhượng, con gái thấy Phó tên Thị-Thinh, hôm 4 Février 1904, sanh ra một đứa con gái phi thường. Cái mặt nó như mặt mèo mà lớn, hai cần giống cần lợn, nơi rúng có tám cái lông lớn; hề động nhắm lòng ày, thì con nhỏ đó la, tiếng la nghe như mèo kêu ngoao. Lúc chuyển bụng thì người mẹ đau đớn quá thường khó chịu lắm, mà chuyển bụng cũng lâu. Nhưng mà lúc đẻ rồi, thì lấy làm dị, vì người đẻ ày cũng còn y như con gái chưa sanh đẻ chi. Những lời ày là lời của mây bà mụ xét coi khai ra như vậy.

Đầu này tuy lời chẳng thầy, song trong tờ nhứt-báo Saigon, viết rõ, nên tôi lục lại cho bạn hữu xem chơi, hoặc quả hoặc chẳng tôi không dám ác. Nếu quả như vậy, thiệt cũng đáng cho là phi thường dị sự.

C.ù Bút.

LỜI RAO

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner (Tục kêu là đường kinh Lấp) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sữa xe máy và sữa các thứ máy nhõ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buôn tôi để cho Quý-hữu dùng khi muốn để kiền vô Chassis hay là lấy kiền ra.

Như ai muốn mua các món đó chi hoặc đem về dùng hoặc dặng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lãnh mà mua dùm. Bất kỳ món chi hề có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẽ hơn các nơi vì đó đã mua sỉ tại chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chữ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thư mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật đặt mà trả lời luôn luôn song phải gắn theo trong thư một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chư quới hữu dặng hay liem RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tướng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, lại liem tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một liem bán xe máy hiệu liem là S'ON-LONG số 59 đường D'ORMAY và sữa xe máy sữa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ lòng thuộc về xe máy nữa.

Những món sữa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy dờn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sữa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sữa món chi thì xin gởi đến cho tôi và viết thư nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

S'ON-LONG, tân hiệu.

Kính lời rao cho chư Quý-hữu dặng hay, Tướng Kim-Thạch kỳ-duyên, nay hạ xuống giá là: 0, \$ 60 cất bạc; Kim-Thạch kỳ-duyên này thiệt là hay lắm, nó là vàng đá kết nghĩa với nhau, nên kỳ hẹn lời gấn vô chắc chắn, chẳng khi nào quên và người đặt thơ này, thiệt là người thông minh chữ nghĩa lắm, lời nói rõ ràng, Quý-khách ai có hảo tâm muốn mua thì gởi thơ cho M. CLAUDE & C^o, ở Saigon, thì ông ày sẽ sẵn lòng mà gởi cho Quý-hữu chẳng sai.

CỬU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MẾ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tay và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ nhũ có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cẳng viết, ngòi viết, mực, thước, văn vãn....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sát.

Nội hạt ai có sửa tủ-sát, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao. số phí không nài nhiều ất.

Nhà có may máy, may y phục lấy và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẽ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH

CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-THI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Gó bán Nhứt-trình Ông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$00	là Cao-Mén-Ciểu giá 1 cuốn là....	0 40
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rời.....	0 50
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhứt.....	0 40	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5....	0 60
Sơn-hậu ba thứ nhập lại.....	0 50	Phong-hóa Điều-hành.....	0 50
Thơ Mộ-Đội và Trần-kim-Hải 4 cuốn	0 25	Tứ-Thơ cuốn nhì.....	1 60
Thơ Mã-Thành-Nhi-dộ-Mai một cuốn	0 30	Minh-Tâm-Bửu-giám cuốn nhứt nhì	2 00
Thơ Trần-dại-Lang in rời giá.....	0 40	Conversation.....	0 70
Phủ-Kiểu (3e édition).....	0 30	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Thơ Quang-Âm điển ca.....	0 35	Vocabulaire Truong-Vinh-Ky.....	1 20
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Miscellannée.....	1 40
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	0 60	Cours gradué.....	2 50
Tướng Đinh-lưu Tú, thượng quyền	0 20	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình	
Sử-ký Đề-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu		Và việc hộ và việc thương-mại của người	
		Bản quốc.....	1 \$00

Ái muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói làm họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN

(1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG CHẬP ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG GIÊNG ANNAM
1	Lundi.....	16	Thứ hai	16	Mardi.....	1	Tháng Giêng
2	Mardi.....	17	Thứ ba	17	Mercredi.....	2	Thứ ba
3	Mercredi.....	18	Thứ tư	18	Jeudi.....	3	Thứ tư
4	Jeudi.....	19	Thứ năm	19	Vendredi.....	4	Thứ năm
5	Vendredi.....	20	Thứ sáu	20	Samedi.....	5	Thứ sáu
6	Samedi.....	21	Thứ bảy	21	DIMANCHE.....	6	CHUẢ NHỰT
7	DIMANCHE.....	22	CHUẢ NHỰT	22	Lundi.....	7	Thứ hai
8	Lundi.....	23	Thứ hai	23	Mardi.....	8	Thứ ba
9	Mardi.....	24	Thứ ba	24	Mercredi.....	9	Thứ tư
10	Mercredi.....	25	Thứ tư	25	Jeudi.....	10	Thứ năm
11	Jeudi.....	26	Thứ năm	26	Vendredi.....	11	Thứ sáu
12	Vendredi.....	27	Thứ sáu	27	Samedi.....	12	Thứ bảy
13	Samedi.....	28	Thứ bảy	28	DIMANCHE.....	13	CHUẢ NHỰT
14	DIMANCHE.....	29	CHUẢ NHỰT	29	Lundi.....	14	Thứ hai
15	Lundi.....	30	Thứ hai	1	Mardi.....	15	Thứ ba

NÔNG-CỔ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIẤ BÀN NHỰT TRÌNH

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

ANNONCES

Người bản quốc
mỗi năm... 5 \$00
sáu tháng... 3 00

CHỦ BỐT LƯƠNG KHÁC-NINH

1^{er} Page la centimètre \$ 1 50

Đông-dương

Người Langsa
cùng ngoài-Quốc
mỗi năm... 10 \$00
sáu tháng... 5 00

TỰ DŨ-THỨC

2^e Page la cent... \$ 1 00

ĐƯỜNG BOURDAIS SỐ 206.

3^e Page la cent... \$ 0 80

SAIGON.

4^e Page la cent... \$ 0 60

pháp cùng ngoại quốc 10. 00

LỜI RAO

Ái muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chỉ gào nhứt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghĩ, chớ có chờ ông Canavaggio nữa.

Ái không ai đợi in Tâm-Quốc lại như trước này vào thì sách hay là làm riêng một cuốn cũng không đàng.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Ái Không-Minh nói giữ lời, thì Trương-triều chẳng có một lời nói lại; bồng có một lời ứng tiếng lên hỏi rằng: « nay Tào-Công binh trăm muôn, tự tướng ngàn viên, lườn

lườn như cạp găm ghê đất Giang-Hạ, ông liệu ra thế nào? » Không-Minh xem ra thì là Ngu-Phiên; bèn đáp rằng: « Tào-Tháo cháu của Viên-Thiệu những quân ông bảy ngàn lữ, đoạt của Lưu-Biểu những binh không ngũ không hàng; tuy có mây trăm muôn đi nữa cũng chẳng đờ sợ. » Ngu-Phiên cười rằng: « binh lữa nơi Đương-Đương kẻ cùng nơi Hạ-Khẩu, khu khu cầu cứu với người, mà còn nói không sợ, ấy là lời nói lớn lời, mà khi người đó. » Không-Minh nói: « Lưu-Dự-Châu có mây ngàn binh nhơn nghĩa, có lẽ nào mà cự cho lại trăm muôn binh tàn bạo dặng sao, lui về giữ Hạ-Khẩu, ấy là dợi thời đó, nay Giang-Đông binh rông lương đủ, lại có sông Trường-Giang hiểm trở, mà còn xuôi chửa lòn cúi mà đầu kẻ giặc, chẳng sợ thiếu hạ chớ cười, lấy đó xét ra, thật Lưu-Dự-Châu quả chẳng sợ Tào-tặc, Ngu-Phiên hỏi nói, lại có một người hỏi rằng: « Không-Minh muốn

CUN 5854

bắc chức cái lưỡi của Trương-Nghi với Tô-Tấn mà đi du thiếp đất Đông-Ngô sao? » Không-Minh xem ra là Bộ-Chắc, bèn nói rằng: « Bộ-Tử-Son tướng Trương-Nghi, Tô-Tấn là biện sĩ, chứ chẳng biết Trương-Nghi với Tô-Tấn là người Hào-khuyết, Tô-Tấn đeo tướng ân của sáu nước, Trương-Nghi đầu cũng có mưu khôn phò nhà nước, làm tướng cho nhà Tấn, chẳng phải đi sánh như người sợ mạnh hiệp yếu, trốn dao tránh gươm dẫu, bọn các ông mới nghe Tào-Tháo, giả lời giới nguy, thì sợ mà xin hàng dẫu, vậy mà dám cười Trương-Nghi với Tô-Tấn sao. » Bộ-Chắc làm thinh hết nói. Bỗng có một người hỏi rằng: « Không-Minh liệu Tào-Tháo người ra thế nào? » Không-Minh xem lại người hỏi ấy thì là Tiều-Tung, bèn đáp rằng: « Tào-Tháo là đứa giặc của nhà Hán, còn hỏi chi nữa. » — Tiều-Tung nói: « Lời ông nói sai rồi; nhà Hán truyền lán đến nay cũng đã lâu rồi, sô trời gần hết; trong thiên hạ ba phần Tào-Công nay đã dặng hết hai phần rồi, lòng dân đều qui phục; Lưu-Dự-Châu chẳng biết lẽ trời còn di cượng cấu mà tranh dẫu, thì ông như lấy trứng mà chọi đá, lẽ nào mà chẳng hư. » Không-Minh vùng nói lớn lên rằng: « Uả! Tiều-Kính-Văn sao mở miệng mà nói những lời không cha không chúa vậy cả; và người sanh trong trời đất lấy chữ trung chữ hiếu làm gốc mà lập thân; ông đã làm tới nhà Hán, bề thầy có kẻ nghịch đạo làm tôi, lẽ phải hết lòng lo mà tru giết, ấy mới phải đạo làm tôi, và Tào-Tháo, tổ tông va dều ăn lộc của nhà Hán, ya chẳng lo mà báo bổ, lại trở mà mong lòng oán nghịch, trong thiên hạ ai ai mà không ăn oán ngầm hờn; ông lại trở mà nói rằng sợ trời đã về cho va, thiệt quả là người không cha không chúa, xin chớ nói nữa. » — Tiều-Tung bị nhiếc, mắc cỡ nghẹn họng, không có dều chi mà nói lại dặng. » — Lại có một người từng tiếng lên hỏi nữa rằng: « Tào-Tháo tuy hiệp Thiên-Tử khiến Chư-Hầu, song cũng là dòng dõi của Tào-Tham là quan Tướng-quốc, còn Lưu-Dự-Châu tuy nói rằng dòng dõi của Trung-Sang Tịnh-Vương, nhưng mà không lấy chi làm cơ, chớ trước mắt thầy rõ ràng là đứa giết chiêu bán dệp, thì có đủ chi mà dám chống ngạnh với Tào-Tháo. » — Không-Minh nghe hỏi dạy lại thì

là Lục-Tích, bèn cười rả: « Ông có phải tên Lục-Lang, là người giàu có của Viên-Thuật khi trước chẳng, xin ngồi lại nghe lời nói một dều; Tào-Tháo đã là dòng dõi của Tào-Trung-Quốc, vậy thì là tôi rồng của nhà Hán, nay lại chuyên quờn ngan giặc, khi giết vua cha; thì chẳng những là loài không chúa mà thôi, mà lại là đó không tổ không tiên; lại cũng chẳng những là lời loạn của nhà Hán mà thôi, lại là con-giặc của họ Tào đó; Lưu-Dự-Châu dượng đường dòng dõi Đê-Vương, vừa nay Hoàng-Đê còn nhìn mà phong tước thay, sao gọi rằng không đủ cơ; và vua Cao-Tô xưa xuất thân là kẻ đưa dồ, mà sau còn dặng thiên hạ mà làm vua; chớ như giết chiêu bán dệp thì có lấy chi làm nhục, ông nói như con nít chẳng dè mà nói chuyện với bậc cao sĩ dẫu. » Lục-Tích cứng miệng. — Nghiêm-Tuân đứng dậy nói rằng: « Lời Không-Minh nói đó chẳng qua là cường từ đoạt lý, chớ chẳng phải là chân-luận, chẳng cần chi nói nữa, dè tôi hỏi Không-Minh một dều; chẳng hay ông trị kinh điển nào? » Không-Minh đáp rằng: « Tim từ bài, lura từ câu, là học trò mù, thì có dều mà lo việc giúp nước cho dặng; và xưa ông Y-Giảng dạy nơi nội Hữu-Sông, ông Tử-Nha câu nơi sông Vị-Thủy; như bọn Trương-Lương, Trần-Binh, Đặng-Võ, Kiên-Nam, đều có tài khôn phò trợ trụ, tùy cơ ứng biến, như mây người ấy thì biết là trị kinh điển nào mà nói; há đi bắc chước như kẻ thợ sanh cứ khu khu theo việc bút nghiên, tlnh đen luận vàng, múa văn giỡn mực mà thôi sao. » Nghiêm-Tuân mắt cở gục dẫu. Bỗng có một người nói lớn lên rằng: « Ông ra nói lớn lời mà thôi, chớ kỳ trung chưa biết có thiệt học hay không, tôi e ông sẽ bị học trò chế cười mà chớ. » Không-Minh xem lại người ấy thì là người ở Như-Nam tên là Trình-Đức-Xu; Không-Minh bèn đáp rằng: « như cũng có phân biệt người quân tử kẻ tiểu nhơn, như của người quân tử là ngay vua thương dân, ưa chánh ghét tà, lập ơn nhuần dời nay, mà dè danh lại ngày sau, còn nhu của kẻ tiểu nhơn thì duy vụ điều trướng (1) chuyện lo việc mực giấy, lúc tuổi xanh thì

(1) Sách Ái-học có câu rằng: điều trướng tiểu kỳ tư, khiêm văn học chí ty. Nghĩa là: chặm trướng nghề mưu, khiêm minh văn học chừng thấp. Đây là Không-Minh chê ý chê mây bọn mưu sĩ bên Ngô, việc học thấp thôi, dẫu có ngâm thơ làm phú lo việc mực giấy mà thôi, chớ chẳng có mưu chước chi hết.

phổ, khi dẫu bạc thì xem thơ; dưới bút tuy ngàn lời; chớ trong hồng thiết không một nước; thì như Dương-Hùng, mình là người hương có danh trong đời, lại đi cúi mình mà vương-vương-Mãng, thì chẳng khỏi dập dẫu mà; ấy là gọi nhu của đứa tiểu nhơn đó, tuy ngày mà làm phũ muôn bài, thì cũng chẳng dùng mà làm chi. » Trình-Đức-Xu nghẹn chẳng nói lại dặng. Mấy người ấy thầy Không-Minh dời đáp xuôi rớt, cả dều thạc sắc, tay có Trương-Ôn với Lạc-Thông hai người vừa muốn hỏi nữa, xảy có một người ở ngoài dờ vào nói lớn lên rằng: « Không-Minh trước kỳ tại đời này, các ông lại cứ khua môi bĩ mã hỏi dồ hoài, vậy thì sao cho phải lễ khách, nay Tào-Tháo binh đã đến cõi, chẳng lo kẻ mà ngăn ngừa, lại dè đi tranh dẫu miệng tay vậy sao? » Chúng xem ra thì là người Linh-Lang, họ Huỳnh tên Cái tự Công-Phúc làm Lương-quan bên Đông-Ngô.

(sau sẽ tiếp theo)
CANAVAGGIO.

Thi phổ.

hoài tri thuật Kê liên hườn thập thụ; Tân-đế. Nghi dền giảng truan biết mây phen, phong trần chán mặt đã từng quen, dặng nghĩ tỏ rặng nhờ khudog kiên, làm sự hơn thua có ngọn đèn, hỏi lúc thời suy qua lúc thịnh, dều hỏi vắng dồ hết hỏi đen, dền nhờ yỏ lộ danh đã toại, hương khói từ đây sẽ nhúm nhen. Nhúm nhen hương khói dặng bên giai, mây độ hương quang dạ ái hoài, dật khách nên danh nhờ có bạn, vườn xưa cảm cảnh ngộ cùng ai, am thăm hôm sớm môn vương lật, bản vớ thước giờ quyết một hai, dật dôi chiêm kia còn nhớ tỏ, người sao lán lựa hẹn nay mai. Nay mai lán lựa tình chưa xong, từ lý voi voi ngóng mỗi trông, viên cúc thu nhuần đã nở nhụy,

Hiện mai xuân toả cũng đơm bông, Bà cở khi trước nghe còn sồi, Con cháu năm nay tưởng có chống, Chanh nổi anh hai ngao ngân nổi, Chiêu chiêu thơ thần ngắm người thong. Người trông thơ thần lúc vào ra, Nợ nước lo khám nhớ đạo nhà, Giãm gốc có vườn, vườn của chúng, Cầm dùi không đất, đất người ta, Bao giờ gió cát đưa thuyền bột, Đợi thuở trống thu hưng cảnh pha, Lèn núi ngóng chòm mây trắng trắng, Uả này chợ vùng chẳng bao xa. Bao xa chợ vùng ngó mù mù, Cỏ lý dầy bướm đợi gió thu, Trương-hàng hỏi còn thêm gỏi cá, Trương-như dẫu chẳng giận dề câu, Biết ai tỏ về tình hơn thiệt, Ngại kẻ phình phở dạ hiểm sâu, Phải có Mạnh-thường ta hỏi thử, Làm sao hiệp phở dặng hườn châu. Hườn châu nhờ có đức người hiền, Nồi dặng có cấu rặng tổ tiên, Dành phận như vậy nguyên đã phi, Qui mô chửa có dạ nào yên, Lo vì truan khẩn ba sào đất, Cảm nỗi hoan vu mây màu diên, Thâm thiết lý hương dư mây hạ, Lán hỏi ngày tháng tuổi tri thiên. Tri thiên ngày tháng dục mau già, Xe mỹ trông chừng lưỡng thiết tha, Bên-nghe chòm mây bay cuộn cuộn, Vũng-cù ngọn khói toả xa xa, Vũng ở khâu dạn đã chen núi, Bông thổ loà gương bóng nhớ nhà, Nhơn vật phong lưu ai chẳng đẹp, Lòng ta riêng biệt, biệt cho ta. Cho ta trở lại chồn Cù-giang, Cảm nặng ơn người vì thời sang, Tuy chẳng Nghiêm-thu đam giúp của,

246

Cũng như Bào-thức chặt chia vàng,
 Gặp châu chú lái càng thông thả,
 Túng nước con cờ khó mở mang,
 Ước vọng vinh qui về cõi quản,
 Xin từ một tiếng dằng dư ngân.

Dư ngân hơn ngãi biết bao nhiều,
 Xừ cũ trông mai lại nhớ chiều,
 Lắm lúc công danh nong chỉ cỏ,
 Tất lòng hình dịch nghĩ buồn hiêu,
 Bầy đưa trong núi vàng hơn Trạo,
 Thành thói ngoài sông vẫn giọng Tiêu,
 Cắt cỏ cảnh buồn người lại dục,
 Sudi đờn dọt nước chảy riêu riêu.

Nước chảy riêu riêu thầy đã quen,
 Cỏ hương về dạng mới là khen,
 Ngọc lành không vít nhờ tay thợ,
 Nước đục dầu trong cạy sức phen,
 Nướt nướt tuyết đông xanh mặt bả,
 Chan chan nắng hạ đỏ làm sen,
 May nhờ gậy dựng nên gia thế,
 Nghỉ đến giang truân biết mấy phen.

Gia-định, Chánh-quản, Đình-thiếu-Quang.

Mừng Thông-ngôn

La-phủ-thành-Bám hối hương.

Bầy lâu vẫn về bóng vào ra,
 Mừng bạn ngày nay trở lại nhà,
 Huê ngọc một trường đua hơn bở,
 Hiệp hoan hai chữ hội ngâm nga,
 Khúc đờn buổi trước còn ngơ ngáo,
 Chén cúc từ đây mới hiệp hòa,
 Biển hoan khôn lường cơn sóng gió,
 Cho hay trời chẳng phụ lòng ta.

Phủ-quốc, Phó-tổng-Hương,

Tan hiệp thừa ra chẳng mấy ngày,
 Máng như cung què dạng vịnh tay,
 Tan bóng nợ củ vay đá trả,
 Thi tửu máy xưa tình lại say,
 Ngày vẫn đường năm con cách biệt,
 Đêm-cháy giường khác lúc sum vầy,
 Hoàng thiên chẳng phụ người lòng tốt,
 Tan hiệp thừa ra chẳng mấy ngày.

Châu-dóc, Phan-kiên-Chí,

Thì ngắm cặng thù rượu, càng nóng,
 Cao cuộn nhà lang nực lừng trong,
 Bỏ thuở trắng rường miền đất khách,
 Vui ngày tái hiệp bạn tri âm,
 Non xưa chim vượn đều mừng mặt,
 Vườn cũ cỏ ba thầy đẹp lòng,
 Cảnh vậy người vậy thêm chỉ toại,
 Thì ngắm cặng thù rượu càng nóng.

Đặng-ngọc-Lung, Tégraphiste Châu-dóc.

Vinh qui cung phụng chư qui hữu,

Mỗi lẩn chuyện cũ nghĩ làm thính,
 Nay dựng về mừng đám gọi vinh,
 Đưa rượu da mang tình bạn thiết,
 Vuôn tròn cặm dọi lẽ quan mình,
 Lưu giang cây cỏ xưa rặng lạ,
 Chuyện nhân trời cao vậy mới linh,
 Chén rượu chung mời người hậu ý,
 Trước, tông, Mai, một dạ xinh xinh.

Thương-chánh-tòa, Thơ-ký La-thành-Bám,

Nữ trung trí tức

(tiếp theo)

Nghe qua hai bọm có lòng tham, và con nấy
 lịch sự lắm, mà nó bằng lòng làm bé ông chúa
 tàu sao ông cũng cười nhiều tiền bạc chớ chẳng
 không? Ắt anh em mình dạng khá, liền dạy
 lại gục gặt đầu nói: « tự thích bậu tính sao thì
 tính bương đi kéo sảng.» Mới rờ rảm hung hích
 dờn chơi một sạt. Trời vừa hửng sáng, để huê
 giắc nhau tới bên, tàu đậu đũa giồng sông lớn,
 bấc thuyền kiêu rất xa Nguyệt-Anh bảo hai bọm
 ngồi tạm đây, để tôi xuống đó tính xong, sẽ
 đem tiền bạc lên mà báo đáp, mưa hầu nghĩ
 ngại. Vừa xuống đến tàu thức trời sáng bết,
 ông chúa tàu chưa giậy, đội tàu bạn bè xẩy
 thầy Nguyệt-Anh, mình bực xưng mai tức mấy
 gia tuyệt, mới son mây nguyệt, chẳng kém Tiên
 Nga, lại thêm bình dung yếu diệu, diện mạo
 nên chẳng một ai không dòm không ngó, nói
 năng cười cợt chọc dờn om sòm, quên đến
 kính nhường, động giắt ông chúa tàu hay giậy,
 hầu vừa quở trách, chợt thầy dung nhan, quần
 áo lang thang khuôn luàn đầy đặn, liến tít

lầy đó mà cần hỏi hang, thời sự la rầy
 giận dữ, nh... Xem giầy phúc trêu ghẹo rồi
 hỏi: «... li lâu sầm à?» Nguyệt-Anh mới định
 nước quyết mà trả lời cùng ông chúa tàu rằng:
 thưa ông và tôi là người Hoài-Tây trước cha tôi
 cũng người hào bộ gia thế, song đã qua đời,
 có lưu hạ lại cho mẹ con tôi hai đứa mọi; và
 gia sản cũng lớn. Than ôi! chỉ cho mẹ con
 tôi gặp hồi loạn lạc giặc giã tung bưng, sự
 nghiệp tiêu diêu, ngày lung thảng qua, đến bây
 giờ thì cũng đã nghèo. Nay mẹ tôi nghe ông
 là người đại phú gia ở Việc-dòng tàu đến buôn
 bán, nên mẹ tôi dạy tôi đem hai đứa mọi đến
 mà cho ở lại với ông. Vậy tôi chẳng nài công
 ngàn dặm tám đèn, cúi xin ông mở lòng như
 ai quản thì, mà cho mẹ con tôi lại chút đình;
 chớ mẹ con tôi hằng lo bữa trưa sớm, còn chưa
 lấy làm đủ, huống là tới tới, nghĩ ra nuôi nấng
 cặm cọng nó hằm hút cũng tội nghiệp, chớ
 lúc trước cha tôi đi buôn chuộc chúng nó tại
 Văn-Nam mỗi đứa là 25 nén. Nhưng chẳng
 phải đem chúng nó mà bán cho lấy làm đủ
 nghèo, ngặt gia tình phạp dụng mà chớ?
 Ông chúa tàu nghe mây lời phân giải, ngó
 là sự thiệt, lại lời nói cũng khôn ngoan đức
 hạnh, mới hỏi: *Bây giờ phải tả cho nị bao
 diêu?* Nguyệt-Anh ngắm nghĩ, nêu nói nhiều
 mà đoạt của người e cũng chẳng dễ. Bên
 thưa rằng: xin ông cho mẹ con tôi lại chừng
 vài nén, còn bao nhiêu để chúng nó ở với
 ôngặng lâu lâu, ông sẽ cho chúng nó thêm
 một đôi nén chi nữa cũng phải, dặng chúng
 nó sắm mua áo quần đồ đạc, máng lòng mà
 ăn ở với ông-cho từ từ thì thời chớ mẹ con tôi
 không nài hà mắc rẻ chi hết. Nghe vậy ông
 chúa tàu cũng sắn lòng tham, vì lúc ấy đang
 giá người ta mua mọi mỗi đứa chừng 15 hai
 chục nén. Bên mau mau lấy hai nén bạc rỗng
 mà trao cho nàng Nguyệt-Anh và hỏi:
Hai lưá ló ở lâu? Nàng giả là còn triêu
 niên, mới làm bộ chỉ thừa hai đứa nó còn
 ngồi trên bờ kia cả, xin ông dạy vài tên bạn tàu
 theo tôi lên mà dẫn chúng nó xuống. Nguyệt-
 Anh thấy ông chúa tàu ngó nhăm mình hoài,
 mới hội ý biệt ông muốn mình, mới òn ý mon
 lên ông một đôi lời cho an lòng tức thì lấy
 hai nén bạc lộn vào lưng chắc chắn rồi từ

giả lên trước, bạn tàu típ gót lên theo tới bờ
 Nguyệt-Anh cõ ý lấy tay chỉ dốt dốt vợi vàng
 bước rảo mau chon chạy liến, bạn tàu vừa
 đến thì nâng ấy đã khỏi xa. Thừng hoi chớ
 hai bọm ngơ ngáo, thầy chỉ mình mà nói
 dốt dốt! thì ngờ là biểu đưa bạc cho hai tên
 đó, còn nâng thì chạy về lấy quán áo, hoặc
 kêu mẹ dặng xuống ở với ông chăng? Nên
 ngó li đó mà chớ, đến đôi bạn tàu lại đến
 kể năm cặng bọm nấy, người năm tay bọm
 kia âm bộ mạnh mẽ như vậy, mà còn hỏi:
 Cái gì? Cái gì? Chừng bạn tàu đáp lại rằng:
Bán nị chớ cái gì? Mới sắn hỏi vọt gờ cho
 khỏi má chạy thì đã hết hơi hết sức, vừa
 khỏi vọt chạy tuốt, bạn tàu sợ mệt mà chủ
 không nghe cũng nỗ lực rượt; thời đã gần chột.
 Bọm và bạn đều mệt may gặp một cây rất to
 làm như cột bấc, kẻ tránh bên nấy, người
 trảng-bèn-nợ, giầy-phúc-chúa tàu thầy vẫn
 lâu, mới sai thêm 5, 7 tên lên nữa. Bọm thầy
 bạn tàu lên cặng ngày càng đông, sợ đón bấc
 dặng, mở đường thuật chạy mệt, bạn tàu chĩnh
 rượt theo sau không dám bỏ, từ sớm mai cho
 đến trưa mà bắt không dặng một ai cả.
 Nguyệt-Anh chạy thoát, tuốt qua một cái đồng
 lớn, trời vừa xế bóng, chưa dám ra về sợ chột
 đón bấc, bỗng thầy dựa truyền giống có một buổi
 rất to, toan vào đó mà núp kéo mệt, ruột gan
 thất thөө, bụng chẳng hột cơm, vào buổi lại thầy
 một cây rất cao tàng lá sum sê, diêm già thành
 mậu, bịch trên nhánh dưới cội ngó không lọt mắt
 mới chắc mình là chỗ kinh đảo, liền phiến thân
 leo tuốt trên chột vót mà ăn. Chờ cho khuất
 bóng sê, về, hội hợp trong một sự chột
 bặt, hai lo mẹ già trông đợi chẳng biết lại do.
 Quả nhiên «trời vì trung, hiệu giết kẻ gian
 tà» nên cũng xuôi cho bọm lẩn tại gặt gờ
 cho khỏi má chạy, rồi cũng miệc đại đến, ngó
 quanh quất thầy vẫn về, mới rảng trèo lên dặng
 một phần cây mà trồn, thờ đã hơi lộp, mệt
 cũng hết hơi. Chập-lâu lại khiến bọm cả làm
 thoát dặng sao cũng phăng phăng vược vược
 dền dứ, dòm coi kính mich từ phía bịch bủ,
 bường lên chẳng nói chú tại cột rậm (1) mở
 máng dật điệp, phưởng phát hín hoa, mà
 mệt tâm thần cợt gan bả hoải, Đờn lời huỳnh
 hôn (2) Nguyệt Anh toan xuống lẩn về, kéo

(1) Cột rậm, cũng một cây đó mà dưới gốc rậm rạp hết sức,
 (2) Huỳnh hôn chột vạt gấn tôi.

màu từ hoai vọng, mới xuống tới nửa cây
xây gặp bọm lảng tai, ôm cây cứng ngắt
đôi mắt tròn tròn chăm chỉ ngắm Nguyệt Anh
bất tỉnh nhơn sự, không nói không rằng :
Nguyệt Anh sợ đã mất vía, chắc nó dạn làm
hại mình thì chết, không đường trở tránh vì
chỗ nửa cây, mới biên chước đôi lau nước
mắt và nói một mình ướm thử coi bọm ấy
hình thế nào? liền nói « Thiệt vợ chồng là căng
ngợ dầu có chày đường trời cũng chưa ắc thoát »

Nguyễn-dữ-Tuần, Trà-vinh.

Con gửi thơ cho mẹ.

Trước kính sông đường ngoại tổ,
Sau thăm uyên thạt bình an,
Kể từ khi bồi rời gia đàng,
Thuở tám tuổi con thơ lìa mẹ,
Nhờ trời phật ông bà mạnh khỏe,
Cùng máu thân tuổi sông bá niên,
Con cũng nguyện ơn báo nhân tiên,
Niềm phụ mẫu sanh thành cực dục,
Nay con tỏ cho mẹ tưởng trong dục,
Xưa hãy còn tuổi trẻ thơ ngây,
Từ lớn khôn xét nghĩ đa nầy,
Bé xữ sự một ngày một hiểu,
Phận con trẻ đã dành thạt hiểu,
Mẹ một nơi con ở một nơi,
Thuở bé thơ con dại ham chơi,
Nay gia thạt thành hôn chi mỹ,
Ấn lột mũi mẹ con hủ hi,
Dấu dôi no cũng phải sum vầy,
Bởi mẹ cha hải ngã phân tay,
Cha thương đèn còn lòng di ghê,
Đoái sau trước trăm bề quanh quẻ,
Dấu ăn vàng không mẹ cũng không ngon,
Muốn làm sao mẹ hiệp cùng con,
Dấu no đói cũng an bán vui thú,
Con thôn thức năm canh chẳng ngủ,
Nhớ máu thân lương những vào ra,
Bé nắng nưa mẹ ở dằng xa,
Nói thăm viên biết làm sao đặng,
Thương mẹ già một mình quanh vắng,
Biết cậy ai nương trước đở sau,

Thầy ngoại đường lờng trẻ thêm đau,
Trường từ màu ruột như dao cắt,
Tủi là tủi mẹ-nam con bắt,
Thương là thương con góc-núi mẹ cao non,
Phải chi mà tám chín đũa con,
Thì con trẻ bớt lo bớt sợ,
Em có ngã còn anh nưng đỡ,
Nuôi mẹ già cho trọn thì chung,
Con muốn sao màu tử chung cùng,
Váy một cửa con dâu nuôi dưỡng,
Xin từ màu hải hải chi lượng,
Về cùng con sum hiệp nhưt gia,
Một mai dấu mẹ trở về già,
Cho tợ mặt con lo báo bà,
Ông bà cố viễn thiên cận thổ,
Đề cháu đầu chẳng tưởng mười ơn,
Công mẫu sanh vi tợ hải sơn,
Nên con thào mây hàng thổ lộ.

Nguyễn-khắc-Huế, kính lục.

Cáo bạch.

Người ta muốn kiếm người làm ruộng có
gia thạt, hoặc Annam hay là người khách
cho có sự nghiệp hay là có kẻ bảo lãnh cho
nó, dặng khai phá cho thành điền một số đất
600 mẫu tây và cây lúa cùng trồng khoai mì.
Như làm thì chủ đất sẽ trả cho 600 đồng
bạc trước, như có cần dùng bạc thêm thì
chủ cũng cho vay, cứ mỗi trăm 3% lời một
phần, lại cho người làm ruộng ấy nhờ chủ
cây, thổ sản và những vật nó đã trồng trên
đất ấy.
Làm giầy giầy kéo 10 năm, ba năm đầu
kẻ lãnh tá khỏi trả gì hết, mà sau thì nó
phải chịu thuê và một thì tiền mướn ruộng
rẻ định là bao nhiêu.
Khi mãn hạn rồi thì chủ cho dứt người làm
ruộng ấy 200 mẫu.
Ai muốn lãnh công việc này thì tới tại Ông
PÁRIS, Trang-sur, ở Đường Charner số 135 hay
là tại quan Đốc-phủ-Phong ở làng An-thành
(Chợ-lớn) mà lãnh.

LỜI RAO

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày
30 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner
(tức kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở
ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa
các thứ máy nhờ xi Nickel tốt. Có chụp hình
và bán các món dùng theo cuộc chụp hình.
Có buồn tôi để cho Quý-hữu dùng khi muốn
đi kiếm vô Chassis hay là lấy kiếm ra.
Như ai muốn mua các món đồ chi hoặc
đem về dùng hoặc dặng mà bán lại thì chủ
tiệm cũng lãnh mà mua dùm. Bất kỳ món chi
cũng có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được,
không kể công bao nhiêu.
Giá bán rẻ hơn các nơi vì đó đã mua si
tại chỗ lắm giờ thặng qua. Có nhiều món sẽ
bán y theo giá bên Langsa.
Chủ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước
chư Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm
chúng ta.
Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi
hỏi chúng ta sẽ lật dặt mà trả lời luôn luôn
không phải gấn theo trong thơ một con niêm
câu chiêm.

Kính lời cho chư quới hữu dặng hay
tên RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường
LATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở
trong D'ORMAY số 59, có bán đủ các
thứ thơ và tuồng chữ nho đã dịch ra chữ
Quốc ngữ, ai muốn mua thì gọi Mandat
thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gửi
tức, và tới tháng Novembre ai muốn
thiếp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm
trong tháng đó thì có máy in-rời, tại
tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một
tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SON-LONG
ở 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy
và sửa các thứ máy và có bán đủ đồ
tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư,
máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt,
đồng hồ; còn máy nói và máy dơn thì
chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa,
vậy xin các quới hữu muốn mua hay là
sửa món chi thì xin gọi đến cho tôi và
viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ với
lo và gọi lập tức.

SON-LONG, tân hiệu.

Kính lời rao cho chư Quý-hữu dặng hay,
Tuồng Kim-Thạch kỳ-duyên, nay hạ xuống giá
là: 0, \$60 cất bạc; Kim-Thạch kỳ-duyên này
thiệt là hay lắm, nó là vàng đá kết nghĩa
với nhau, nên kỳ hẹn lời gấn vô chắc chắn,
chẳng khi nào quên và người đặt thơ này,
thiệt là người thông minh chữ nghĩa lắm, lời
nói rõ ràng, Quý-khách ai có hảo tâm muốn
mua thì gọi thơ cho M. CLAUDE & Co, ở
Saigon, thì ông ấy sẽ sẵn lòng mà gửi cho
Quý-hữu chẳng sai.

CỬU QUAN MỘT NHỎ

Ở TAI PHỒ ĐƯỜNG MÈ SÔNG BÈN-TRE
Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và
các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng,
truyện sử, cùng sách Minh-tám, Tứ-thơ
chữ nhu có âm quốc-ngữ.
Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng,
giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước,
vân vân....
Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.
Nội hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin
rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết
công lao, số phí không nài nhiều ít.
Nhà có may máy, may y phục tây và đồ
trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy
thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH

CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đồng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$ 00	là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là....	0 40
Thơ Lục-văn-Tiên.....	0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.....	0 40	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5....	0 60
Sơn-hậu ba thứ nhập lại.....	0 50	Phong-hóa Hiếu-hành.....	0 50
Thơ Mụ-Đội và Trần-kim-Hải 1 cuốn	0 25	Tứ-Thơ cuốn nhì.....	1 60
Thơ Trần-dại-Lang in rồi giá.....	0 40	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì	2 00
Phứ-Kiểu (3 ^e édition).....	0 20	Conversation.....	0 70
Thơ Quang-Ấm điển ca.....	0 35	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỳ.....	1 20
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Miscellannée.....	1 40
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	0 60	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Đinh-lưu Tú; thượng quyền	0 20	Cours gradué.....	2 30
Sử-ký Đê-Thiên, điển ca thứ chánh, hiệu		Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc binh	
		Và việc hộ và việc thương-mại của người	
		Bản quốc.....	1 \$ 00

Ai muốn mua, thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG GIÊNG ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG SA LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG HAI ANNAM
1	Mardi.....	15	Thứ ba	17	Jeudi.....	1	Thứ năm
2	Mercredi.....	16	Thứ tư				Tháng 2 Annam
3	Jeudi.....	17	Thứ năm	18	Vendredi.....	2	Thứ sáu
4	Vendredi.....	18	Thứ sáu	19	Samedi.....	3	Thứ bảy
5	Samedi.....	19	Thứ bảy	20	DIMANCHE.....	4	CỬA NHỰT
6	DIMANCHE.....	20	CỬA NHỰT	21	Lundi.....	5	Thứ hai
7	Lundi.....	21	Thứ hai	22	Mardi.....	6	Thứ ba
8	Mardi.....	22	Thứ ba	23	Mercredi.....	7	Thứ tư
9	Mercredi.....	23	Thứ tư	24	Jeudi.....	8	Thứ năm
10	Jeudi.....	24	Thứ năm	25	Vendredi.....	9	Thứ sáu
11	Vendredi.....	25	Thứ sáu	26	Samedi.....	10	Thứ bảy
12	Samedi.....	26	Thứ bảy	27	DIMANCHE.....	11	CỬA NHỰT
13	DIMANCHE.....	27	CỬA NHỰT	28	Lundi.....	12	Thứ hai
14	Lundi.....	28	Thứ hai	29	Mardi.....	13	Thứ ba
15	Mardi.....	29	Thứ ba	30	Mercredi.....	14	Thứ tư
16	Mercredi.....	30	Thứ tư	31	Jeudi.....	15	Thứ năm

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
mỗi năm... 5 \$ 00
sáu tháng... 3. 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
mỗi năm... 10 \$ 00
sáu tháng... 5 00
pháp củ ng. ngoại quốc... 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BỐT LƯƠNG-KHÁC-NINH

TỰ ĐỀ-TRÚC

ĐƯỜNG LAGRADIÈRE SỐ 151.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình, thì cứ đến Bồn-quán chủ bút là NGUYỄN-KHÁC-NINH, mà thương-nghĩ, chớ có chờ ông Canavaggio nữa.

Không ai dạng in Tam-quốc lại như trước đây vào in sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dạng.

Bồn quán báo thiệp.

Ông-cỏ Mìn-Đàm nhứt-báo hình lời cho...
Tôn-bát g cùng qui-hữu rõ, kể từ ngày...
Bồn-quán đã dời chỗ ở lại đường LAGRAN...
Số 151, chớ không còn ở đường Boardais

nữa. Vậy từ này sắp về sau như vị nào có gửi thơ cho Bồn-quán, hoặc mua nhứt-trình, hoặc nghị luận đều chi, thì xin gửi đến chỗ đã tỏ trước đó, là đường LAGRADIÈRE số 151.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Lúc ấy Huỳnh-Cải nói với Không-Minh rằng: « lời nghe, nhiều lời mà dạng lợi, chẳng bằng làm thinh, sao ông không lấy lời vàng đá mà luận với chúa tôi, để đi luận biện với mấy người ấy mà làm chi. » Không-Minh nói: « mấy người ấy chẳng biết thời vụ, cứ theo hỏi khó tới hỏi, không lẽ không đáp lại. » Khi ấy Huỳnh-Cải với Lê-Túc giắc Không-Minh vào ra mặt Tôn-

Quần, đi vừa đến cửa giữa lại gặp Gia-Các-Cản; Không-Minh chào mừng. Gia-Các-Cản nói: « em đã qua tới Giang-Đông, sao không đến mà thăm anh? » Không-Minh đáp rằng: « em đã phò Lưu-Dự-Châu rồi, lẽ phải lo việc công trước rồi sau mới đến việc tư, nay mới đến đây, việc công chưa xong; chẳng dám tưởng đến việc tư, xin anh miễn chấp. » Gia-Các-Cản nói: « hiển đệ ra mắt Ngô-Hầu việc xong rồi thì đến mà chuyện văn cùng anh. » Nói rồi bèn đi mất.

— Lỗ-Túc nói với Không-Minh rằng: « những điều tôi đã dặn dò xin ông chớ quên. » Không-Minh gật đầu. Lúc đến nơi, Tôn-Quồn bước xuống tiếp rước, kính lễ rất hậu, chào hỏi xong rồi mời Không-Minh ngồi, còn các quan văn võ đều đứng hai bên, Lỗ-Túc thì đứng một bên.

Không-Minh đang nghe luận chuyện. Không-Minh nói việc Huyền-Đức chỉ ý kinh lạ xong rồi, liếc mắt xem thầy Tôn-Quồn mắt xanh râu đỏ, đường đường diện mạo; bèn nghĩ thầm rằng: « Người này tướng mạo khác thường, nên khích chớ chẳng nên dụ, để chớ khi va hỏi thì ta kìm lời mà nói khích và mới xong. » Trà đã xong rồi. Tôn-Quồn nói: « ta thường nghe Lỗ-Túc-Kiên khen tài Túc-Hạ, nay may được gặp, xin dạy tôi thêm. Không-Minh nói: « tôi bất tài, việc học chẳng bao nhiêu, học lòng. »

Tướng-Quán hỏi đến. Tôn-Quồn nói « Túc-Hạ giúp Lưu-Dự-Châu, mới đánh với Tào-Tháo nơi Tân-Giá, át biệt binh và hư thiệt thế nào. » Không-Minh nói: « Lưu-Dự-Châu binh ít tướng thiếu, vả lại Tân-Giá là thành rất nhỏ, có lương đâu cho đủ mà cự với Tào-Tháo. » Tôn-Quồn hỏi: « binh Tào cang hết dạng bao nhiêu? » Không-Minh đáp rằng: « binh kỵ, binh bộ và binh thủy, ước có hơn một trăm muôn. » Tôn-Quồn nói: « chẳng phải là giỏi sao? » Không-Minh nói: « chẳng phải giỏi đâu, Tào-Tháo từ nơi Diên-Châu đã có quân Thanh-Châu hai mươi muôn, lúc bình Viên-Thiệu rồi lại dặng năm sáu mươi muôn, binh Trung-Nguyên mới mộ dặng ba bốn mươi muôn, nay lại dặng binh Kinh-Châu hai ba mươi muôn nữa, lấy đó tính ra thì có hơn một trăm năm chục muôn, tôi mà nói có một trăm muôn ấy, là e tướng sĩ Giang-Đông kinh sợ. » Lỗ-Túc đứng một bên nghe nói thất kinh, lấy mắt lấy Không-Minh, Không-

Minh giả dò chẳng thấy. » Tôn-Quồn nói: « họ hạ chiến tướng của Tào-Tháo dặng bao nhiêu? » Không-Minh nói: « những văn thân dù ít nhiều mưu, võ tướng hay giỏi việc chính chiến, có hơn hai ngàn người. Tôn-Quồn lại hỏi: « nay Tào-Tháo binh dặt Kinh-Nhượng rồi, va có tính xa nữa chăng? » Không-Minh đáp rằng: « nay va đóng trại giải theo mé sông, sẵn sửa thuyền chiến, chẳng muốn lấy Giang-Đông, chớ để đợi đánh xứ nào. » Tôn-Quồn nói: « nếu va có ý tóm trâu, phải đánh hay là không đánh, xin Túc-Hạ liệu định giùm cho ta. » Không-Minh nói: « tôi có một lời, chính e Tướng-Quán chẳng khứng nghe theo. » Tôn-Quồn nói: « ta xin nghe lời luận hay. » Không-Minh nói: « xưa đây trong nước cả loạn, cho nên Tướng-Quán giầy binh nơi Giang-Đông; còn Lưu-Dự-Châu thì trị chúng nơi Hứa-Nam mà tranh thiên hạ với Tào-Tháo, nay Tháo đã trừ đại nạn, dàu đó đã bình, lại mới đánh lấy Kinh-Châu, coi rừng bốn biển, dàu có chí anh hùng, mà không noi dụng võ, thì biết làm sao dặng nên Lưu-Dự-Châu mới trốn lánh tới đây, xin Tướng-Quán lượng sức mình mà xử lý, nếu dùng dặng binh Ngô-Việt mà cang cự với Trung-quốc, thì tuyệt và trước đi; bằng mà dưng chẳng dặng, thời thì nghe lời luận của mấy vị mưu sĩ, mà dàu phục va (1) đi. » Tôn-Quồn chưa kịp đáp, Không-Minh lại nói rằng: « Tướng-Quán ngoài thì muốn phục tòng, trong thì còn nghi kỵ, việc gấp mà không quyết đoán, thì họa đến chẳng biết ngày nào. » Tôn-Quồn nói: « thiệt như lời ông nói; Lưu-Dự-Châu sao chẳng dàu Tào-Tháo? » Không-Minh nói: « xưa Diên-Hoành là một tên trán sĩ nước Tề mà thôi, còn giữ nghĩa chẳng chịu nhục thay; huân chi nay Lưu-Dự-Châu là dòng giới vương thạc, anh tài trên đời, chúng sĩ trông mến, việc toà chẳng xong ấy cũng bởi nơi trời, lại đi có lý nào lờn củi mà dàu người sao (2). »

(1) Mấy chữ va nói trên đây là chỉ nói Tào-Tháo.
 (2) Ý rõ ràng là Không-Minh nói Tôn-Quồn chẳng bằng Huyền-Đức, lại cũng chẳng bằng Diên-Hoành, bởi trước Lỗ-Túc nói bấy lời của Tôn-Quồn nên dàu Tào-Tháo duy một Tôn-Quồn chẳng nên dàu, ấy là Lỗ-Túc cao đài (ưng trong) Tôn-Quồn; nay Không-Minh lại nói Huyền-Đức chẳng nên dàu Tào-Tháo, duy Tôn-Quồn nên dàu; bực dàu (khi dè) như vậy, Tôn-Quồn là nao chẳng giận. Ấy là lời Không-Minh khích ý Tôn-Quồn.

lườn nghe Không-Minh nói lời ấy, bồng bềnh sắc, xử áo dưng giầy bỏ đi vào nhà sau. Chúng mưu sĩ đều cười, rồi tang về hết.

Lỗ-Túc trách Không-Minh rằng: « Tiên-Sanh mà nói như vậy? may mà chưa tới khoan công đại độ, chẳng nở trách trước mặt; lời Tiên-Sanh nói đó, thiệt khi bạc chưa tới quá. » Không-Minh ngửa mặt cười rằng: « cha chả! chẳng hay dung vật đến thế ấy sao; tôi có phá Tào, người chẳng hỏi tôi, nên tôi chẳng nói. » Lỗ-Túc nói: « ông quả có kẻ hay, tôi phải thỉnh Chúa-Công tới ra dặng cầu Tiên-Sanh dạy bảo. » Không-Minh nói: lời xem tằm muốn nhả của Tào-Tháo như bấy điều, hề tôi ra tay thì chúng nó át hóa ra tro bụi. » Lỗ-Túc nghe nói bèn vào nhà sau ra mắt Tôn-Quồn. Tôn-Quồn giận chưa nguôi, thấy Lỗ-Túc vào bèn nói rằng: « Không-Minh khi ta quá lắm. » Túc thưa rằng: « tôi cũng lấy điều ấy mà trách va, va lại với Chúa-Công là người chẳng hay dung vật; Tiên-Sanh phá Tào-Tháo va chẳng khứng khinh nói, Chúa-Công sao chẳng cầu va. » Tôn-Quồn dàu dàu làm máng mà nói rằng: « nguyên lại Không-Minh có mưu hay, nên lấy lời nói mà khích ta, ta lúc ấy chẳng xét; may, chớ không làm việc cả rồi. » Bèn với Lỗ-Túc trở ra trước, mời Không-Minh lại nghị luận.

Không-Minh tạ rằng: « lời tôi nói thất lật xin lỗi. » Tôn-Quồn bèn mời Không-Minh vào nhà sau, hầy rượu thềm dãi, rượu dặng vài bát, Tôn-Quồn bèn nói rằng: « Tào-Tháo binh nhiều, chớ va ghét ấy là Lữ-Bộ, Lưu-Biểu, Viên-Thiệu, Viên-Thuật, Lưu-Dự-Châu với ta, nay may người ấy đã giết rồi, duy có Lưu-Dự-Châu với ta hãy còn; ta lẽ nào mà chẳng bắt ta cho toàn, để đi phục tòng mà chịu người khác chế trị sao; ý ta đã quyết, nếu Lưu-Dự-Châu thì ai mà cự nổi Tào-Tháo, ngặt vì Lưu-Dự-Châu mới thua đây, dàu khứng ngăn chằng cái nạn này. » Không-Minh nói: « Lưu-Dự-Châu tuy là mới thua; nhưng Quang-Vân-Trường còn đang suất lãnh quân muốn binh rông, Lưu-Kỳ lãnh chiến sĩ nơi Giang-Hạ cũng gần chục muôn; binh Tào-Tháo tuy đông, ở xa mà đến, thì đã mệt mỏi, nói đây những binh khinh kỵ đuổi theo Lưu-Dự-Châu một ngày đêm mà đi đến ba trăm dặm dặng, ấy gọi là cung mạnh đi xa đuổi

sức, bần chẳng phùng vải thừa và lại binh bên Bắc chẳng tập thủy chiến; còn binh dặt dặt Kinh-Châu mà theo Tào-Tháo ấy là bị bức lắm, cực chẳng đã mới dàu, chớ chẳng thiệt lòng; nay Tướng-Quán mà dộc lĩnh, dồng tam hiệp lực với Lưu-Dự-Châu thì phá Tào-Tháo như chơi; hề Tào-Tháo binh thua át lui về Bắc; thì Đông-Ngô với Kinh-Châu chẳng những là mạnh thế, mà lại dặng nên binh dặt tức nữa; cái máy hư nên là tại lúc này, xin Tướng-Quán xét lại. » Tôn-Quồn cả mừng và nói rằng: lời Tiên-Sanh nói như vậy nên tôi chớ ngại, ý ta đã quyết, chẳng còn nghi ngại điều chi nữa. » Bèn nội ngày ấy thương nghị giầy binh hiệp đánh Tào-Tháo, lại sai Lỗ-Túc đi truyền dụ chớ văn võ quan viên hay; rồi đưa Không-Minh về nhà quán, dịch nghỉ ngơi.

(sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

CHƯƠNG TANG MA TRÔNG GIÀU TRÔNG BÒ

Thuở đời vua Gia-Đĩnh nhà Minh bèn Tào, nước An-nam vào công sứ. Quan sứ đi qua tới xứ Tây-Hồ (Thuộc tỉnh Tích-Giang) thấy phong thổ dân tình hoang-dàng du-hi quá lẽ, bèn ngâm bốn câu thi như vậy:

Nhứt chu dương-liều số chu hoa,
 Túy âm Tây-hồ mãi tửu gia,
 Ngã quốc phiến-ba bắt như thú,
 Xuân lái máng địa chường tang ma.

Thích-nôm:

Một nhánh dương liều mấy nhánh bông,
 Quán rượu Tây-hồ cang chén đồng,
 Minh nước phiến ba dàu có rùa,
 Xuân sang đây dặt bỏ giàu trông.

Người đời xưa gọi Đào-nguyên-tiên-cảnh là chỗ an vui như thú trong trời dặt, phong tục tốt lắm, song cũng chẳng qua là nơi trông

giấu tía bỏ, gá kêu chớ sủa, trai cây gái dệt,
thiệt thà làm ăn, không hay se sủa đó thời.
Người đời sau mơ ước sa mà muốn tìm, hỏi
chờ ra, đi cho tới cảnh ấy mà chẳng hề được.

Hề cứ giữ an tịnh thủ thường làm ăn, đừng
chặc lầy chuyện phải phiến-phải não, thì có
khác nào thú-nhu-nhu-tự-dắc như cảnh tiên dàu.

Rút trong Huệt thể sanh cơ diễn ra.

Nguyễn-khắc-Huê.

Thiện ác đảo đầu

chung hien báo.

Thuở xưa bên Trung-Quốc tại tỉnh Hồ-Quần
phủ Nhương-Đương, huyện Tảo-Dương, có một
người tên là Trương-thê-Trạch, vàn là tay buôn
lớn, vợ là La-Thị mất sớm có đẻ lại một đứa
con trai dặng 9 tuổi, tên là Trương-hưng-Ca,
mày tám mắt phụng, răng trắng môi son, đi
dứng doan trang, nói cười mãn tiệp, thông
minh lanh lợi chẳng thua ai.

Bữa kia Trương-thê-Trạch mua hàng nhiều
tính qua Quán-Đông mà bán, bên đăm Trương-
hưng-Ca theo chớ có bạn, vì đầu đuôi có hai
cha con không nở lia, Mà Trương-hưng-Ca bởi
tính thông minh, nên theo cha buôn bán ít năm
thì trăm đều mỗi việc dả thông thạo cả, Trương-
thê-Trạch thấy con như vậy thì mừng lắm, lúc
Trương-hưng-Ca dặng 17 tuổi, thì đã kết sưoi
với nhà họ Vương cũng người đồng huyện,
song chưa kịp cưới. Bữa kia Trương-thê-Trạch
mang bệnh nặng mà qua đời. Trương-hưng-Ca
than khóc chẳng xiết chỉ, lo tông táng xong
xuôi; rồi cũng cứ vâng theo nghiệp cha mà lo
buôn bán, lần hồi ngày lụn tháng qua, bóng
thiếu quan như thoi trở, lật bạt đã giáp năm,
luận tự xong rồi, bà con thân thích đều xúm
lại khuyên Trương-hưng-Ca phải lo mà cưới
vợ đi cho có kẻ giữ coi gia đạo; ban đầu Trương-
hưng-Ca không chịu, ngại vì còn dợi tang cha,
sau mới nghĩ lại rằng: « nếu ta nê chấp theo lẽ
mà không cưới vợ, thì lấy ai mà quản xuất

trong ngoài, bèn viết thiệp cho mai dè
nói với Vương-ông.

Nguyễn Vương-ông sanh dặng ba gái; ha
đứa lớn đã có chồng rồi; duy còn con út tên
là Vương-Xảo-Nhi, nêi na diêu dàng, hình
dung đẹp dẽ, lúc Vương-ông dặng tin-lành rồi,
bèn lo sắm sửa đồ tư trang, dặng chờ ngày
mà đưa dàu. Chẳng khỏi bao lâu kiết kỳ đã
đên, bên trai bên đăm sáu lễ mà rước dàu;
khi lôm lễ hiệp càn rồi, thì vợ chồng giao hoan,
chống xinh vợ lịch, đôi rất xứng đôi, ở với
nhau càng ngày càng hậu, duyên mặn tình nồng
kẻ sao cho xiết, sớm tối chẳng lia nhau. Lần
lần Hề lại Thu qua hiệu phục mắng rồi, Trương-
hưng-Ca mới tính với vợ rằng: « Vả con người
ở đời hề lạ thực sơn băng, (ngồi ập lỗ núi)
vậy nay anh tình muốn qua Quán-Đông mà
buôn bán, em phải ở lại nhà, mau thì sáu tháng,
lâu nữa một năm anh cũng về, xin em chớ
ngại.» Vương-xảo-Nhi nghe chớng nói giừt lời,
hai hàng nước mắt rưng rưng, khóc mà nói
với chớng rằng: « dượng trượng cách trở, xin
sở xa xuôi, xin chàng phải khà tua bảo trờng
mà tảo đồ qui kẻ chớ có lưu luyến dãi người
mà nhọc lòng thiệp dợi trờng: » lại chỉ cây Thung-
Thọ trước nhà mà nói rằng: « nay chàng đi
buôn bán đường xa thiệp cũng không giám dũ
ngày về; vậy hề qua sang năm đến kỳ cây
Thung-Thọ nảy mà thay lá thì ngày ấy thiệp
trờng chàng về dên, xin chàng phải nhớ.»
nói rồi nước mắt xuống như mưa. Trương-
Hưng-ca thấy vợ làm vậy thì bịnh rình hơn
năm ngày mà đi chưa dặng; đêm ấy vợ chớng
than thở chuyện vãn dên sáng; Trương-hưng-
Ca bèn lo sắm sửa hành lý, lại lấy cái áo trác
châu của tổ phụ lượ truyền mà dẽ lại cho vợ,
lại dặn rằng: « khi qua đi rồi thì xin em
chớ ra trước lầu giòm ngó vật chi, Xứ này
rất nhiều tay du dặng và em thì cố sức, hê nê
thấy em, thì ác khởi dợi tâm.» Vương-xảo-Nhi
nói: « chàng chớ lo, xin đi cho mau về cho
sớm thì là hơn.» Trương-hưng-Ca bèn lau
nước mắt từ biệt vợ mà đi.

(sau sẽ tiếp theo)

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt, soạn.

Nữ trung tri túc

(tiếp theo)

Chú chàng nghĩ lâu đã khỏe, nghe nói vợ
chớng, phúc quên dều gat gắm một nhọc chi
hết, hên chi lời cô ngữ của tiên hiền có câu
rằng: « Quốc-sắc khuyh thành »- cũng phải,
ấy là bác Đê-vương, Chư-hầu, thì khuyh
quốc khuyh thành, chớ bậc sĩ, thứ dân này
mà ham sắc, chắc phải quyền tử, quyền sanh
chớ chàng không? vậy chớ chàng nghe: nói
vợ chớng liền bươn lên thêm vài nạt cho gần
Nguyệt-Anh mà hỏi: Bấy giờ bậu còn tính
đến ợn gì nữa. Nguyệt-Anh khưng, và thầy
Chông va gấn sắt máu, song còn ham sắc
mới liệu chước dáp rằng: Thừa minh: khi này
vòn dợi người khổ bện, nay một mình vòn thiệt
thiên dươn, khổ nhọc kia mừa chừ da hơn,
vang-dá-nguyên, dẽ dảm quên tình năng, khi
này là có anh kia, nên tôi không biết liệu làm
đạo? chớ bây giờ thì tôi với mình là vợ chớng
chớ sao, chú chàng nghe lời nói vừa lòng, song
vợ nằng là gái quyết e xuống dật rộng dượng,
chớng có sanh kẻ nào nữa thì khổ lắm, nếu mới
đều nếu mấy thiệp-ưng tao làm chớng, thì mấy
chải thế dều chỉ cho trờng tao mới tin. Nguyệt-
Anh nghĩ dều thế dợi cũng chẳng dẽ, bằng liệu
chước quyết thì hay hơn mới nói lời thế sao cho
vợ đều liêm lười, chú chàng nghe nói liền hỏi:
vợ liêm làm sao? Nguyệt-Anh nói cô nhơn hề
chớng chỉ quyết ăn ở với nhau, thì liêm lười
là một dều thế rất trờng hơn, rồi ra hòa nguyên
trời đất, thì ăn ở với nhau dợi dợi trăm năm
đồng phụ ước, chú chàng nghe cũng vừa lại,
vợ còn nhờ sự dều khôn ngoan gat gắm của
chàng, nên dự dợi bất quyết, nằng thầy chú chàng
tra tính, lại kìm lời vượt về môn trờn hơn nữa,
chàng liền nhận kiến tâm động, mới phán
rằng: thời tao cũng đánh liều như máy có hại tao
nữa, dàu muốn thác cũng cam lòng, nằng
vợ liêm lười trước, chú chàng quyết thương
vợ trờ liêm trệt, dên chú chàng vừa le khỏi
lòng, nằng bèn căng dực nghiên chớit lười,
hỏi dàu quá tay chưng bưng rưng rưng rồi.

xuông dật một cái duoi gấn chệt, máu chảy trắng
trẻ, nói không ra tiếng cứ lu lu hoai mà chịu.
lại lấy cho bợn cá-lâm dương giắt mo màng,
thần bất thủ xá, giực minh thứ giấy nghe dộng
lu lu, tưởng chệt đã tới vậy bắt mình, vừa lời
tức quán vục chạy ra khỏi bụi rậm một dôi xa
xa, dẽ dàu đoán bạn tàu rượt không kịp chạy
tảng lạc mất hết hay còn đang tìm kìm, xảy
gặp bợn nọ chạy bỏ ngoe bỏ nghên, bèn xúm
nhau vây bắt, mỗi người mỗi đánh, cho dẽ nư
giận, vì rượt mệt mỏi, ruồi tay nhắm chớ nhọc
khạc ra máu họng mà chệt, Lũ bạn tàu thất kinh
không dảm xuống tàu, hề nhau trợn bệit, bợn
dức lười lu lu giầy phúc rồi cũng tắt hơi. « Ờ ra
2 bợn chệt hết, mà bạn tàu cũng không còn.»
Nguyệt-Anh thầy đã vắng lâu, lên leo xuống lặn
về tới nhà, thì cảnh đã sang ba, mẹ già mừng
rờ than khóc, hỏi cợn có nào mà đi dàu,
không nói cho mẹ hay biết, Nguyệt-Anh về thì
vẽ; chớ cứ dàu luôn chẳng dảm tỏ thật cho
mẹ hay, biêt, chước nào. một dôi rằng: còn đi
viên cô bác ở xa về trẻ, mà con lười quên-thừa
nói cho mẹ hay. Từ ấy về sau trong xóm riêng
làng xa, chẳng biết 2 tên bợn bãi đi há phan
mà biệt tích. Còn từ thì 2 bợn thì trời khiến
cộp dên tha vào rừng hoan mà xẽ nát hết.
Lời dị sử bạng rằng: kẻ gian là lòng trời
khiên, dàu một tay gáit trẻ như vậy mà cũng
trừ xong, nên hậu nhơn có làm mây bại thơ
mà khen dứa còn gái khôn sáu này.
Tới lượm lặc những dều quẻ hên, mà lượn
chẳng phải coi truyện nào tích, nào mà thiệt
lập, một tích vãn dẽ tức cười chớ; vì là hảo
sự giả vu cỡi, xin chừ nhơ quân tử cũng bác
cao minh mãn đạt có xem tích này mừa hầu
chê bại cười cợt.

CHUNG.

Nguyễn-dực-Tuần, Trà-vinh.

Gờ rồi nên an ít gái mà
Gián tà trừ ven trẻ khôn qua,
Ra mừ giết sạch dôi thặng vậy,
Trá thảo nuôi xong một mẹ già,
Hiếu bạnh chòm riêng dều cảm cảnh,
Khuyh thành lái bạn thấy mẹ sa,
Cho hay trung hiếu lòng trời vị,
Thiện ác nghe chừ thể sự ca.

Huyền vận:

Độ lượng gái sao khéo định tương,
 Gở xong họa gởi đẹp gian luôn,
 Ưng công đôi bộn ơn chôn cất,
 Tiếc bạc một tàu việc bán buôn,
 Liềm lưỡi may nhờ quân đại ngọc,
 Trao tiền phước gặp chủ điền cước,
 Người lành thiệt quả trời vưng hộ,
 Gian nịnh lâu nay chắt có huân.

Huyền vận:

Sắc đá đỏ ai thấu nỗi lòng,
 Gái ngoan vẹn gở rồi liền xong,
 Gạt gian trũng kẻ tò vè quây,
 Khởi họa biện trừ chức móc cang,
 Lòng quỉ vuốt ve cùng lay tạ,
 Mưu thần cậy mượn lại phơi phong,
 Đã khen họa gởi tai bay vầy,
 Lại dặng đôi ba nén bạc rông.

Huyền vận:

Gở rồi xưa nay vẫn một nàng,
 Kiên cơ nhi tác thiệt khôn ngoan,
 Thấy ma khởi họa trừ gian giảo,
 Chức quỉ dặng tiền cây sắc nhan,
 Đời bạn cực vì lòng xảo trá,
 Một tàu khôn bở nết xuê xang,
 Gâm thối gái quyết ai bì kịp,
 Độ lượng hém chi phải trước loan.

Huyền vận:

Trời đất giúp nên gái có lòng,
 Đã trừ dặng bộn rồi mình xong,
 Biện lời tai họa phui pha khuất,
 Thi kẻ gian tà xúm xích mong,
 Lái bạn tò vè nào trã chát,
 Xóm riêng dứa giúp phải đến đong,
 Khôn ngoan quỉ quyết cần trai gái,
 Thiện ác nghe chưa thể sự hồng.

Nguyễn-dức Tuân, Trà-vinh.

Tam-hoàng-cuộc-chỉ thực biên

X: — Mười một chén rượu uống vào.

(Xin coi số 128)

- 1° Một chén giải cơn sầu,
- 2° Hai chén còn nhưn đạo,
- 3° Ba chén còn gượng gạo,
- 4° Bốn chén nổi sân si,
- 5° Năm chén sập thân vì,
- 6° Sáu chén ngồi ghè xuống đó,
- 7° Bảy chén thì duỗi chẳng đi,
- 8° Tám chén lóc trọc lộn ra,
- 9° Chính chén lóc trọc lộn vô,
- 10° Mười chén ai xỏ tạo ngả,
- 11° Mười một chén chưởi cha ai xỏ.

(Rút trong Miscellanées của quan Đốc-Kỳ)

Nam-sơng-Thị, soạn.

Cáo bạch.

Người ta muốn kiếm người làm ruộng có gia thất, hoặc An-nam hay là người khách cho có sự nghiệp hay là có kẻ bảo lãnh cho nó, dặng khai phá cho thành điền một số đất 600 mẫu tây và cây lúa cùng trồng khoai mì.

Như làm thì chủ đất sẽ trả cho 600 đồng bạc trước, như có cần dùng bạc thêm thì chủ cũng cho vay, cứ mỗi trăm ăn lời một phần, lại cho người làm ruộng ấy nhờ chủ cây, thổ sản và những vật nó đã trồng trên đất ấy.

Làm giấy giao kèo 10 năm, ba năm đầu kẻ lãnh tá khỏi trả gì hết, mà sau thì nó phải chịu thuê và một thì tiền mướn ruộng rẽ định là bao nhiêu.

Khi mãn hạn rồi thì chủ cho dứt người làm ruộng ấy 200 mẫu.

Ai muốn lãnh công việc này thì tới tại Ông PÁRIS, Trưng-sur, ở Đường Charner số 135 hay là tại quan Đốc-phủ-Phong ở làng An-thành (Chợ-lớn) mà lãnh.

LỜI RAO

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner (tức kêu là đường kinh Lấp) số 95 97, sẽ mở một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Tôi bước tới để cho Quý-hữu dùng khi muốn đi kiền với Chassis hay là lấy kiền ra. Như ai muốn mua, các món đồ chi hoặc đem về dùng hoặc dặng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lãnh mà mua dùm. Bất kỳ món chi cũng có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu. Giá bán rẽ hơn các nơi vì đồ đã mua sỉ nên chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bán Langsa. Chủ-tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước Quý-khách nào muốn đến mà thăm-tiệm cũng ta. Như muốn viết thư mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật đặt mà trả lời luôn luôn phải gấn theo trong thư một con niêm dán.

Kính lời cho chư quới hữu dặng hay RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường D'ORMAY số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tuồng chữ nhỏ đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi tức, và tới tháng Novembre ai muốn mua thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG ở đường D'ORMAY và sửa xe máy và sửa các thứ máy và có bán đủ đồ dùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy dòn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và viết thư nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội ló và gởi lập tức.

SƠN-LONG, tên hiệu.

Kính lời rao cho chư Quý-hữu dặng hay, Tướng Kim-Thạch kỳ-duyên, nay hạ xuống giá là: 0, \$ 60 cất bạc; Kim-Thạch kỳ-duyên này thiệt là hay lắm, nó là vàng đá kết nghĩa với nhau, nên kỳ hen lời gấn vô chắc chắn, chẳng khi nào quên và người đặt thơ này, thiệt là người thông minh chữ nghĩa lắm, lời nói rõ ràng, Quý-khách ai có hảo tâm muốn mua thì gởi thư cho M. CLAUDE & C^{ie}, ở Saigon, thì ông ấy sẽ sẵn lòng mà gởi cho Quý-hữu chẳng sai.

CỦU QUAN MỘT NHỎ

Ở TAI PHỒ ĐƯỜNG-MẾ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ, tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm-Tư-thơ chữ như có âm quốc-ngữ. Bán đồ dùng nhà trường, như giấy, trắng, giấy đỏ, cặng viết, ngòi viết, mực, thước, vắn vắn....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt. Nội hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng thiệt công lao, số phí không nài nhiều ít. Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng An-nam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẽ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH

CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG- TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhật-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 30 số giá... 6\$00	là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là.... 0 40
Thơ Lục-vân-Tiên..... 0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rời.... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất. 0 40	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5. 0 60
Sơn-hậu ba thứ nhập lại..... 0 50	Phong-hóa Điều-bành..... 0 50
Thơ Mộ-Đội và Trần-kim-Hải 1 cuốn 0 25	Tứ-Thơ cuốn nhì..... 1 60
Thơ Mã-Thành Nhi-dộ-Mai một cuốn 0 30	Minh-Tâm Bưu-giám cuốn như nhì 2 00
Thơ Trần-dại-Lang in rồi giá..... 0 40	Conversation..... 0 70
Phủ-Kiều (3 ^e édition)..... 0 20	Vocabulaire Annamite français.... 1 60
Thơ Quang-Âm điển ca..... 0 35	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Ký..... 1 20
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá..... 0 30	Miscellannée..... 1 40
Chánh tà và Lục-súc..... 0 10	Cours d'Annamite..... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-đuyên..... 0 60	Cours gradué..... 2 50
Tướng Diach-lưu Tô, thượng quyền 0 20	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình
Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu	Và việc hộ và việc thương-mại của người
	Bản quốc..... 1 \$00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những qui khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	TRĂNG GIÊNG ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	TRĂNG HAI ANNAM
1	Mardi.....	15	Thứ ba	17	Jeudi.....	1	Thứ năm
2	Mercredi.....	16	Thứ tư				Tháng 2 Annam
3	Jeudi.....	17	Thứ năm	18	Vendredi.....	2	Thứ sáu
4	Vendredi.....	18	Thứ sáu	19	Samedi.....	3	Thứ bảy
5	Samedi.....	19	Thứ bảy	20	DIMANCHE.....	4	CHỨA NGUYT
6	DIMANCHE.....	20	CHỨA NGUYT	21	Lundi.....	5	Thứ hai
7	Lundi.....	21	Thứ hai	22	Mardi.....	6	Thứ ba
8	Mardi.....	22	Thứ ba	23	Mercredi.....	7	Thứ tư
9	Mercredi.....	23	Thứ tư	24	Jeudi.....	8	Thứ năm
10	Jeudi.....	24	Thứ năm	25	Vendredi.....	9	Thứ sáu
11	Vendredi.....	25	Thứ sáu	26	Samedi.....	10	Thứ bảy
12	Samedi.....	26	Thứ bảy	27	DIMANCHE.....	11	CHỨA NGUYT
13	DIMANCHE.....	27	CHỨA NGUYT	28	Lundi.....	12	Thứ hai
14	Lundi.....	28	Thứ hai	29	Mardi.....	13	Thứ ba
15	Mardi.....	29	Thứ ba	30	Mercredi.....	14	Thứ tư
16	Mercredi.....	30	Thứ tư	31	Jeudi.....	15	Thứ năm

NÔNG-CỔ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LÊ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHẬT-TRÌNH

Người bản quốc
một năm... 5 \$00
sáu tháng... 3 00

Tại Đông-dương

Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 10 \$00
sáu tháng... 5 00

Tại pháp cở ng ngoại quốc 10 00

CHỦ NHON: CANAVAGGIO

CHỦ BỐT LƯƠNG-KHẮC-NINH

TỰ DỤ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRADIÈRE SỐ 151

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent. \$ 1 00
3^e Page le cent. \$ 0 80
4^e Page le cent. \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhật-trình, hay làm việc chỉ vào nhật-trình thì cứ đi Bồn-quản chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghi, chờ có giờ chờ ông Canavaggio nữa.

Cảm không ai đồng in Tào-quốc lợi như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không đồng.

Bồn-quản-báo thiệp.

Nông-cổ Mìn-đàm nhật-báo kính ít lời cho Chủ-vị Tờ-băng cùng qui-hữu rõ, kể từ ngày nay Bồn-quản đã dời chỗ ở lại đường LAGRADIÈRE số 151, chỗ không còn ở đường Bourdais

nữa. Vậy từ này sắp về sau như vị nào có gửi thơ chờ Bồn-quản, hoặc mua nhật-trình, hoặc nghi-luận đều chi, thì xin gửi đến chỗ đã tỏ trước đó, là đường LAGRADIÈRE số 151.

Lời luận của Lương-khắc-Ninh, quản-bạt hội-dồng cùng mấy Tổng-viên và hương-chức trong ba hạt Mỹ-tho, Bền-lưu và Tân-an.

Tôi làm quản-bạt hội-viên, gần đủ bốn năm nay xin tỏ cho chủ-vị rõ việc tương-vi là lợi của người sấu-tốt. Chánh pháp quốc là người nước trên, dù quyền phép thông thả mà trị dân trong quản-bạt Nam-kỳ; nhưng vậy mà phép nước rộng dung, không có vị chỉ hờ-buộc và hiệp-dúp người thất-thê; mới cho dân dân sống, bốn quốc lựa chọn người mà cử thay mặt cho dân, hề cử lên, thì kêu là Hội-viên quản-bạt, người

này dựng phép luận bàn việc lợi hại đều phải
 chừng với nhà-nước; cứ nhiều thăm thì nhà-
 nước thì hành. Xem coi, lựa người thay mặt
 cho cả nước, thiết là khó lựa; cộng dân số gần
 ba triệu, mà lựa có sáu người ra dựng thay
 mặt cho dân. Từ có hội quân-bạt cho đến nay
 cũng đã dựng hai mươi năm, thì tôi thường
 nghe người bốn quốc, thay phân nào xấu cao
 thuê nặng, và hay đổ lỗi ấy cho mấy hội viên
 quân-bạt. Sao mà biết phân nào, biết lỗi ấy
 hội dẫu, mà không biết biết lựa người mà cử
 lên cho xứng đáng; ấy là biết nói mà không
 nghĩ; biết trách mà không xét. Có một điều
 không lo trước, cho nên hại vậy. Mỗi khi cử
 hội viên quân-bạt, thì thấy Cai, Phó và
 hương chức phú cho mấy thôn, mặt ý lựa thuộc
 viên dẫu phải quây không xem xét, không chỉ về;
 còn hương chức lớn nhà hào cường vật lực, và
 thống dõ, thì có tánh kiêu, không ra đi làm
 thuộc viên, để cho hương chức nhỏ, nhà nghèo,
 không điển sáng huê lợi chi, đi làm thuộc viên.
 Xé lại mà coi, những thuộc viên nghèo có lo chi
 dẫu lợi hại, cứ có thịt rượu và tiền bạc ai cho,
 thì là hơn. Ấy đó có lựa ai dẫu, ai làm cũng
 xong; rồi sau đến chuyện hại thì để mà trách.
 Ấy là phân người phải mà sợ nhọc, nên để độc
 cho dân. Còn người ra dự cử làm hội viên quân
 bạt mà đi lo tiền, thì có lý chi mà dám tiền nhà
 dẫu lo đi làm giùm cho dân sự; để thầy và
 để hiểu hết sức; hễ người nào mà chịu tổn,
 làm dẫu, thì cứ lo riêng cho mình, chớ hễ lo
 chung cho ai; bởi sao? cũng bởi tiền tiền. Vì
 như người nào không chịu tổn mới có lòng
 giùm-dần, nghĩa là giúp người bốn địa với
 nhau. Vậy xin chừ vị rằng mà lựa người
 thuộc viên cho thông và chớ có gia sản, nếu
 người biết sợ dẫu lợi hại, thì ắt phải biết
 lựa người thay mặt cho xứng đáng. Dựng
 như vậy thì ắt lựa dẫu người tốt, kẻ cũ
 không ham tiền, người làm không lo tổn, vậy
 thì, ai gì dẫu giữ lẽ phải, lý nào không có
 người phải. Chớ để kẻ cũ kim tiền, người
 muốn làm chịu tổn, thì đều là người quây,
 rồi lại làm hại cho cả nước mang hồ, nghĩa
 là vậy; người dân lựa mà không xứng đáng,
 ra cả nước không người biết chi sao? Trước

là nhà nước chẻ và cười, sau là mình bắt
 thấy mang nhục.
 Ấ tôi nghe phong phanh rằng có một người
 nhỏ dưới ba mươi tuổi, người ở ngụ trong
 ba hạt Mỹ-tho, Bàn-tre và Tân-an, bình dẫu
 khác người bốn quốc, mà không biết phải là
 người An nam không, ý ra dự cử kỳ này dẫu
 vô chỗ lời đang làm mà gần mang dấy. Chừ
 vị tổng viên hương chức đi tới chẳng phải ý
 cam làm cho lời, và gần ghé với ai, đều lòng
 tính giùm cho người bốn quốc. Xin chừ vị xem
 cho kỹ, xét cho xa, dẫu lựa người cho xứng
 chỗ, chớ có nghe lời đó dành hiệp dấp mà bỏ
 việc trọng ích của dân, thì là thiệt hại lắm.
 Người mà tôi tỏ trước đây, theo ý tôi thì có
 năm đều không dẫu, thứ nhất là người di
 kiến đệ hương, thứ hai là thiếu niên; thứ ba
 là vô cặng vô sáng; vô gia, vô nghiệp, thứ
 tư là có cha làm việc nhà nước, chỉ cho khế,
 vì nhà nước mà để cha cho an, thứ năm có
 anh mất chức, chỉ cho khỏi vì nhà nước dẫu
 sửa danh sinh. Trong năm đều này, nếu cho
 làm ắt hại cho dân như lắm. (Không phải người
 trong xứ, vậy chớ. Xứ ta hết người sao? nhỏ
 tuổi phải ít thông việc; nghề ắt phải tham;
 có cha phải giúp, có anh phải lo, xem coi có
 rảnh dẫu mà làm người thay mặt cho công
 bình chánh trực. Xin chừ vị xét cho kỹ mà
 lựa người cho phân minh, lựa dẫu người
 phải thì tôi cũng có ích; nên tỏ ít lời luận
 cho chừ vị xét giùm mình bạch.

LƯƠNG-KHÁC-NINH.

Tam-quốc chi tục-dịch

(tiếp theo)

Nói về Trương-Chiều nghe Tôn-Quôn muốn
 hưng binh, bèn luận với bọn mưu sĩ rằng:
 «Chúa-Công mắc kẻ Không-Minh rồi.» liền giỡn
 nhau vào ra mắt Tôn-Quôn rằng: bọn tôi nghe
 Chúa-Công hưng binh mà tranh phồn với Tào-
 Tháo, Chúa-Công mà sánh với Viên-Thiệu thì
 nào, ngày trước Tào-Tháo binh thiếu tướng
 còn phá Viên-Thiệu như chơi, buồn chi nay mà

qua binh trăm-muôn qua Nam, há đi kinh
 binh; nếu nghe lời Gia-Các-Lượng mà gây
 giết giết binh, thì cũng như ôm bả mà chừa
 bả. » Tôn-Quôn làm thình cũi dẫu. Cỗ-Ứng
 nói: «Lưu-Bị như đánh không lại Tào-Tháo,
 anh muốn mượn binh Giang-Đông ta mà cự,
 Chúa-Công có chi mà dở cho và dẫu vậy. Xin
 nghe lời Tữ-Bổ.» Tôn-Quôn dẫu dẫu chưa
 quyết. Bọn Trương-Chiều ra về, Lỗ-Túc lại vào
 mắt Tôn-Quôn và thưa rằng: «bọn Trương-
 Chiếu-Bổ lại khuyên Chúa-Công chớ động binh
 mà cứ xuôi Chúa-Công hàng dẫu; ấy là kẻ họ
 cho dẫu bảo toàn vợ con họ đó mà thôi,
 Chúa-Công chớ nghe.» Tôn-Quôn còn dẫu;
 Trương-Chiều lại thưa rằng: «nếu Chúa-
 Công dẫu dẫu bị ác bị mây người Ay họ
 » Tôn-Quôn nói: «Khánh lui về nghĩ, để
 ta xét lại đã.» Lỗ-Túc lại về. Lúc ấy những
 tướng thì muốn đánh, còn văn quan thì đều
 muốn dẫu, nghị-luận lao xao không một ý. —
 Tôn-Quôn về vào nhà trong, ăn ngủ chẳng
 ngủ được, nghĩ dẫu quyết. Ngô-Quốc-Thái thấy
 vậy thì hỏi rằng: «Con lo việc chi mà bỏ ăn bỏ
 ngủ đi vậy?» Tôn-Quôn thưa rằng: «nay Tào-
 Tháo dẫu binh nơi Giang-Hạ, ý muốn đánh
 Giang-Nam; con hỏi các quan văn võ, kẻ thì
 muốn đánh, người thì muốn dẫu, nếu đánh thì
 dẫu đánh không lại dẫu, còn dẫu thì «Tào-
 Tháo chẳng dẫu, bởi có ấy nên con dự dự
 chưa quyết.» Ngô-Quốc-Thái nói: «những lời
 con ta dẫu lúc làm chung, mi chẳng nhớ sao?»
 Tôn-Quôn như say mới tỉnh, như nắm chiêm
 bao mới giấy, nhớ mấy lời ấy lại; ấy gọi là:
 Nhớ lời Quốc-mẫu khi gần thác,
 Nên khiến Châu-Lang lập chiến công.
 Muốn biết những lời dẫu ấy ra thế nào, và
 xem bài sau phân giải.
 Hết thứ bốn mươi bốn.
 Không-Minh dùng tri kích Châu-Du,
 Tôn-Quôn quyết kế đánh Tào-Tháo.
 Nói về Ngô-Quốc-Thái thấy Tôn-Quôn nghi
 hoặc chẳng quyết thì nói rằng: «chị ta buổi
 làm chung có đi ngôn rằng lúc Bá-Phù (1) gần

(1) Bá-Phù là Tôn-Sách.

thác có dẫu, hễ việc trong không quyết thì hỏi
 Trương-Chiều còn việc ngoài không quyết thì
 hỏi Châu-Du: «nay sao chẳng thình Công-Cần
 về mà hỏi.» Tôn-Quôn cả mừng, bèn sai sứ ra
 Ba-Dương thình Châu-Du về nghị việc. (Nguyễn
 lại Châu-Du ở lại Ba-Dương tập luyện binh thủy,
 nghe binh Tào-Tháo đến Hớn-Tượng, bèn xuôi
 dẫu về Sài-Tang dựng nghị mây binh, sứ chưa
 kịp đi, thì Châu-Du đã về tới.) Nguyễn-Lỗ-
 Túc với Châu-Du ăn ở với nhau rất hậu, nay
 Lỗ-Lúc nghe Châu-Du về, lại đặt ra rước
 trước rồi thuật các việc lại cho Châu-Du nghe.
 — Châu-Du nói: «Tữ-Kiên chớ lo, tôi đã lĩnh
 sẵn rồi, nay phải mau mời Không-Minh đến
 thương nghị đã.» Lỗ-Túc lên ngựa đí rước; Châu-
 Du vừa muốn đi nghỉ, bỗng nghe quân vào
 báo nói có Trương-Chiều, Cỗ-Ứng, Trương-
 Huyền và Bộ-Chắc bốn người đến thăm, Châu-
 Du ra rước vào nhà trong ngồi nói việc hàng
 huyện xong rồi, Trương-Chiều hỏi rằng: «quan
 Đô-Độc có hay việc lợi hại dẫu Giang-Đông
 ta chăng?» Châu-Du đáp rằng: «chưa hay.»
 Trương-Chiều nói: «Tào-Tháo xua binh trăm
 muôn đến đóng nơi Hớn-Thượng, hôm trước
 có gởi hịch văn đến đây, muốn thình Chúa-
 Công qua hội lập nơi Giang-Hạ, tuy có ý tóm
 thâu, song chưa đi binh, bọn tôi khuyên
 Chúa-Công hàng dẫu, cho khỏi họa dẫu Giang-
 Đông, chẳng ngờ Lỗ-Tữ-Kiên qua Giang-Hạ
 giặc Quán-sư của Lưu-Bị là Gia-Các-Lượng về
 đây, và như muốn trả cứu, nên qua đây
 chuốt trau lời nói mà kích Chúa-Công. Tữ-
 Kiên cũng chấp mà chẳng biết, nên anh em
 tôi đợi Đô-Độc về mà quyết đoán.» Châu-Du
 hỏi: «bọn các ông ý nghĩ có đồng nhau chăng?»
 Cỗ-Ứng nói: «nghĩ đồng nhau hết.» Châu-
 Du nói: «ý tôi muốn dẫu đã lâu; thôi, xin
 các ông về nghỉ, để mai sáng tôi vào ra mắt
 Chúa-Công sẽ hay.» bọn Trương-Chiều từ giả
 lui về; giây phúc quán lại báo nói có bọn
 Trình-Phổ, Huỳnh-Cái, Hàng-Dương một phe
 chiến tướng đến thăm; Châu-Du ra rước vào
 thăm hỏi xong xuôi, Trình-Phổ bèn hỏi rằng:
 «Đô-Độc có hay dẫu Giang-Đông nay mai đã
 thuộc về người khác chăng?» Châu-Du đáp
 rằng: «chưa hay.» Trình-Phổ nói: «bọn tôi
 từ theo Tôn-Tướng-Quân khai cơ dựng nghiệp,

dánh Nam giúp Bắc hơn mây trăm chiến mới
 dâng sáu quận thánh tri, nay Chúa-Công lại
 nghe lời bọn mưu-sĩ, muốn dẫu Tào-Tháo, ấy
 là việc đáng tiếc đáng hổ, bọn tôi dẫu thác cũng
 chẳng chịu nhục, xin Đò-Độc khuyên Chúa-Công
 quyết kê-hưng binh, bọn tôi nguyện hết lòng
 liều thác.» Châu-Du hỏi: các ông ý có đồng
 nhau chăng? » Huỳnh-Cái hăm hồ đứng giậy,
 lay tay vỗ nơi trán mà nói rằng: « dẫu tôi dẫu
 đức, tôi thế nguy, n chẳng dẫu Tào-Tháo:» mây
 người kia đều nói: « bọn tôi cũng chẳng chịu
 dẫu. » — Châu-Du nói: « tôi đang tính quyết
 đánh với Tào-Tháo, quyết chẳng nhượng dẫu,
 xin các ông về nghĩ, để lời ra mắt Chúa-Công
 sẽ hay. » bọn Trình-Phổ ra về, trong giậy phúc
 lại có bọn Gia-Các-Cản, Lữ-Phạm một phe vẫn
 quan dên, Châu-Du ra rước vào thăm hỏi xong
 xuôi. Gia-Các-Cản nói: em tôi là Gia-Các-Lượng ở
 bên Hôn Thượng qua đây, nói rằng Lưu-Dự-Châu
 muốn kết liên với Đông-Ngô dâng đánh Tào-
 Tháo, các quan vẫn vô thương nghị chưa xong,
 nhơn em tôi làm sứ, nên tôi chẳng dám nói vào,
 chuyên đợi Đò-Độc về mà quyết đoán việc ấy.»
 Châu-Du hỏi: « theo ý ông luận ra thế nào? »
 Gia-Các-Cản đáp rằng: « dẫu ấy thì dễ an, đánh
 ấy thì khó giữ. » (2) Châu-Du cười rằng: « tôi
 sẽ có thể liệu, ngày mai đóng vào trướng phủ
 định nghị. » Bọn Gia-Các-Cản ra về, quân lại
 báo nói có bọn Lữ-Mông Cam-Ninh dên ra mắt,
 Châu-Du mới vào, cũng nói về việc ấy; người
 thì muốn đánh kẻ lại muốn dẫu, toan luận om
 sòm. Châu-Du nói: « chẳng nên nhiều lời, ngày
 mai dẫu tựu hội trướng phủ thương nghị. »
 Mây người ấy ra về, Châu-Du chum chim cười
 hoai. Qua chiều tối quân vào báo nói có Lỗ-Túc
 giặc. Không-Minh dên, Châu-Du ra rước vào tự
 lễ xong rồi mời ngồi. Lỗ-Túc hỏi Châu-Du rằng:
 « nay Tào-Tháo xua chúng qua xâm lấn cõi
 Nam, một là đánh hai là cầu hòa, hai kẻ ấy
 Chúa-Công chưa quyết, để đợi Trương-Quán mà
 thời; ý Trương-Quán liệu thế nào? » Châu-Du
 nói: « Tào-Tháo lấy danh Thiên-Tử, thì binh ấy
 chẳng nên cự, và lại thế va cũng mạnh chẳng
 nên binh đánh, đánh thì ắt thua dẫu thì dễ an;

ý ta đã quyết, ngày mai la vào ra mắt Chúa-
 Công xin sai sứ cầu hòa. » Lỗ-Túc sững sờ
 nói rằng: « lời ông sai rồi, cơ nghiệp dật
 Giang-Đông đã trải ba đời, nay trong một phúc
 mà đem giao lại cho người khác sao; Bà-Phủ đi
 ngôn lại, bề việc ngoài thì phú thác cho Trương-
 Quán; nay là lúc sở cậy Trương-Quán, mà gìn
 giữ nước nhà cho bền vững, nay cơ chi mà bảo
 chước theo bọn như phu làm vậy? » Châu-Du
 nói: « Giang-Đông sáu quận sanh linh, nếu giậy
 việc binh cách mà làm hại cho dân, thì dân-
 đó oán về ta, nên ta quyết kê xin dẫu. » Lỗ-
 Túc nói: « không phải, lấy việc anh hùng của
 Trương-Quán, việc bền hiểm của Đông-Ngô thì
 Tào-Tháo cũng chưa làm chi nổi. » Hai người
 đang tranh bành cãi lầy với nhau, Không-Minh
 vỗ tay cười giậy. Châu-Du nói: « Tiên-Sanh có
 chi mà cười. » Không-Minh nói: « ời chẳng
 cười ai, thiệt cười Tử-Kiên, chẳng biết thời
 vụ. » Lỗ-Túc hỏi: « Tiên-Sanh sao lại trở mà
 cười tôi rằng chẳng biết thời vụ? » Không-
 Minh nói: « Công-Cản muốn dẫu Tào-Tháo,
 rất nên phải lẽ. » Châu-Du nói: « Không-Minh
 là người biết thời vụ, thì ắt đóng một lòng với
 ta. » Lỗ-Túc giận, nói Không-Minh rằng: « sao
 người nói vậy? » Không-Minh nói: « Tào-
 Tháo dụng binh rất hay, trong thiên hạ ai mà
 giặc cự; ngày trước có Lữ-Bô, Viên-Thiệu,
 Viên-Thuật và Lưu-Biểu còn dám đánh với va,
 nay mây người ấy đã bị Tháo giệp hết thì trong
 thiên hạ đã hết người rồi; có một mình Lưu-Dự-
 Châu chẳng biết thời vụ, gán gương mà đánh
 với va, nay một mình nơi Giang-Hạ, mắt còn
 chưa biết; nay Trương-quân quyết kê dẫu Tào-
 Tháo, thì bảo toàn dặng vợ con, mà cũng dặng
 trọn giàu sang, mỗi nước có đời đời, phó cho
 kẻ trời còn tiếc mà làm chi. (1) Lỗ-Túc giận
 lắm nói: người khiến chúa ta lớn củi mà chịu
 nhục nơi dứa giặc sao? » Không-Minh nói: «
 tôi có một kế, dẫu chẳng nhọc cộng giặc dẫu
 khiến rước. nạp àn xin dẫu, mà cũng khỏi
 bồn thân đi qua sông, chỉ sai một anh sứ
 hèn, chèo chiếc nhẹ lương đưa 2 người con
 gái qua cho Tào-Tháo, nếu Tào-Tháo dặng bài
 người ấy rồi thì mây trăm muốn binh dẫu
 ngầm giấp cuốn cờ mà lui hết. »

(sau sẽ tiếp theo) CANAYAGGIO.

(1) Ấy là những lời Không-Minh với Châu-Du nói khi
nhau, duy có Lỗ-Túc không biết.

(2) Hai lời nói rất hay: rõ ràng là nói van quan muốn
giữ mình, vô tương không nệ thác.

Thi phổ.

hay làm tốt, đời hay nói chữ, cựu đề 1902.

Không mang chuỗi hạt, cốc trèo thang,
 chơm-tôi tâm muốn chẳng chường,
 Lỗ-Túc thì hèn đời găm nhiều,
 không đen mờ phách lời văn chương,
 không bêu hình nộm chi cho nhơn,
 sụp hăm như quá đời oan,
 dạn khua môi răng tưởng lịch,
 không lưu trái thế chẳng ai màng.

Đinh-thiếu-Quang.

Tông Tào quân tu, thuật, cựu đề 1902.
lời 23 tháng chạp An nam.

không đem đưa ông lương ngậm-ngồi
 về Bệ-ngọc giúp giùm lời,
 không đời sớm trở mai vài đóa,
 không nghiệp vẫn sanh què một chối,
 không ngan tàng thời đồ tôi,
 không đời ngay thẳng vận đen thui,
 không đời chưa lập nên gia thế,
 không thuở trời cho đất cặm dùi.

không dầm dùi chưa dặng vận còn eo,
 không hoan mây năm quá đời nghèo,
 không tâm tình quí cười rưng nước mắt,
 không lòng thần giúp mỗi lòng nhơn,
 không đêm nhà đột nào yên dãi,
 không ngược ghe đẩy khó nổi chèo,
 không dặng của dư làm việc phải,
 không lời thế tục dể liên meo.

không dể liền meo găm tiếc hoài,
 không lòng phượng-tiền-tiền đời giai,
 không nhơn chẳng nhượng thấy dẫu trẻ,
 không nghĩa thời làm từ bà sai,
 không liệt mua danh đời biếm nhẽ,
 không ch-Sùng đầu của chúng chẻ bai,
 không báng âm chắt trời cho phước,
 không thiếu khó toan dảm cậy ngài.

không cảm, Họa Nguyễn-thận-Đức nguyên văn.
 không tạt suy ra tưởng chẳng làm,
 không xưa hay nói kiếp này cơm,
 không ngoan trong bụng không loan cha,
 không ngoài môi lại hồ thắm,

Phải thế hời còn trướng bộ tịch,
 Trới đời chẳng muốn mở thính âm,
 Trới cho có của nào khoe giởi,
 Lâm ngảnh bà con cũng viêng thắm.

Thuật giữ sự.

Thấm nghĩ riêng lo tự thuở rày,
 Gia tình thuận thảo phi mừng thay,
 Trong nhà chủ quí danh-hòm sòm,
 Dưới gối thừa hoan-nộ mặt mây,
 Vợ biết nấu lè ăn đẹp miệng,
 Con hay theo phụng bán liên tay,
 Dạng nguy nhiều lúc lòng không dỗi,
 Vinh hiển trời cho cũng có ngày.

Gia-dịnh, chánh-quân Đinh-thiếu-Quang.

Trách Tủy-Kiều thơ.

Lão thiên đoan bắt đồ châu anan,
 Tự thị tình căng khởi nhiệt oan,
 Xuân tinh vị thông hương mộng loạn,
 Tài lang nhứt khứ thế bởi hàng,
 Thanh lâu đảo xứ giai Kim-Trọng,
 Hồng phân tàng thời hựu Thổ-quan,
 Nhứt phiêu tần thịnh truyên lạc phủ,
 Chỉ kim ca xướng mảng tưởng an.

N. Q. T.

Chở Sái.

Trong tờ nhứt trình số 130 nơi bài Thi-phổ
 có sái hai chỗ, nay xin sửa lại, nơi câu dể
 mồm: *Lữ hoài trị thuật*, xin đọc lại *Lữ hoài tu
 thuật*, còn nơi bài thơ thứ 8, chỗ câu *trầu-
 Ngh. em thu* xin đọc lại *Nghiên-phu*.

Thiện ác đảo dẫu

chung hậu báo.

(tiếp theo)

Tương-hưng-Ca qua dên dật Quân-Đông rồi
 bèn lập liệm buồn bán, cách ít ngày lại xang
 bịnh đau hơn sáu bảy tháng mới mạnh, bởi

cơ. ấy nên việc buôn bán hóa ra bẽ bề, lần lữa hơn trót năm mà về không được, ngày đêm tu tưởng, thương nhớ vợ nhà, tuy vậy song mặc lo việc bán buôn nên sự thương nhớ nó cũng nguôi dần đi. — Còn nàng Vương-xảo-Nhi từ chống đi rồi, ở nhà có 1 mình khuya sớm quanh hiên, nhớ thương khôn xiết kể, lần hồi ngày lặn tháng qua, Đông qua xuân lại, đã đến tháng hai, cây Thuong-thọ đã lại rai thây lá, Vương-xảo-Nhi nhớ lại kỷ ước với chồng, lại càng nóng nảy, trông đêm đợi ngày vào ra thoi thẩn, thường bữa hay mở cửa lầu vén sáo ngóng trông. Thuở ấy có 1 người ở đất Vi-châu huyện Tân-an, họ Trần tên Thương, lại kêu là Trần-dại-Lang tuổi vừa 24, hình dung tuấn tú, tướng mạo đoan trang, vẫn là con nhà giàu, cha mẹ mất sớm để cửa lại dư thừa, nhờ cửa ấy làm vốn, nên thường hay qua lại xứ Nhuận-Dương mà buôn bán. Bữa kia đi ngang qua lầu Tương-hưng-Ca, vừa lúc Vương-xảo-Nhi đang ngồi dựa cửa lầu ngó mong ra mà trông thoáng, bỗng thấy Trần-dại-Lang xâm xâm đi tới, tưởng là chống về bên vén sáo giùm ra, khi Đại-Lang đi đến gần, coi lại không phải chống, mắt cổ liền bỏ sáo xuống chạy vào nhà. Còn Trần-dại-Lang đi ngoài đường liếc thấy có người còn gái ở trong nhà vén sáo giùm ra, mặt hoa mày liễu má phấn môi son, ngỡ là ngọc nữ xuống trần giáng, tưởng thiệt Hằng-nga lia cung quế, ngó thôi, mắt chẳng ngưng trông, tinh thần rù riệu, về đến chỗ ngủ, ngày đêm mơ tưởng ăn ngủ chẳng yên, trán trọc xói xa, trông cho mau sáng, dựng đi đến chỗ ấy hoặc may có thấy dựng mặt lần nữa chẳng.

Lúc Trời sáng trà mờ xong rồi, anh ta lật đặt lấy bạc ròng một trăm lượng, vàng ròng hai nén lớn lừng ra đi, đến nhà mẹ Tiếc-Bà; (nguyên mẹ Tiếc-Bà là người lanh lợi, miệng lưỡi chẳng thua ai.) Khi Đại-Lang đến nơi mẹ Tiếc-Bà ra chào hỏi xong rồi lại hỏi rằng: « nay cậu đến nhà tôi sớm, chẳng hay có việc chi cần? Đại-Lang nói: « tôi có một việc đến cậy đi, song việc này hệ trọng, chẳng nên hờ hững. » Tiếc-Bà nghe hiểu ý bèn đóng cửa lại, rồi giặc Đại-Lang vào nơi chủ kính; Đại-Lang thấy bên phía chẳng có ai, bèn lấy túi bạc ra để trên ghế mà nói rằng: « này bạc ròng trăm lượng xin đi giấu lấy rồi tôi mới dám nói. » Tiếc-Bà chưa

rõ duyên cớ lý nào dám lãnh. Đại-Lang lại nói: « hay là đi chờ ít chảng. » lại lấy hai nén vàng ra và nói rằng: « này là vàng ròng của tôi nên bạc ròng 1 trăm lượng xin đi cất lấy, nếu việc này mà đi chẳng khứng ra ơn thì có ai mà làm được, xin đi chờ chờ tôi. (Tiếc-Bà liếc mắt tham lam, thấy vàng bạc nhiều thì mừng, chum chim miệng cười lấy vàng bạc đem cất đi rồi trở ra nói với Trần-dại-Lang rằng: « thuở này may mắn của ai, nay nhờ ơn cậu hậu phúc, may quyền thần đỡ, thòan việc chẳng xong, may xin giao lại, song chưa rõ dựng cậu muốn cậy mẹ việc chi? » Đại-Lang đáp rằng: « thiệt tôi muốn cầu một báu cứu mạng cũng ở nơi lời này, xin đi ra sức. » Tiếc-Bà cười rằng: « lạ dữ chưa! Mẹ ở đây gần hơn hai mươi năm, chưa từng nghe có báu cứu mạng bao giờ, chẳng hay cậu nói báu ấy ở nơi nhà nào? » Đại-Lang nói: « nơi dựng này chỗ cái lầu cao ấy của ai vậy? » Tiếc-Bà nghe nghĩ hồi lâu rồi nói rằng: « lầu này là lầu của Tương-hưng-Ca, hơn chàng đi buôn bán hàng xa, còn vợ là Vương-xảo-Nhi ở nhà. Đại-Lang nghe nói bèn đáp rằng: « ấy là báu cứu mạng của tôi đó, xin đi chịu nhọc một phen. » Tiếc-Bà nghe nói thán kinh mà nói rằng: « đâu ấy khó, vì vàng ấy trình tiếc lắm, từ chống đi hơn trót năm nay chẳng hề bước ra khỏi cửa, và lại vợ chống ăn ở với nhau hậu tình lắm, tôi nói huyên lại, chỗ việc ấy thiệt tôi làm không được. » Đại-Lang nghe nói bưng rúng lay chơn liền xuống mà nói với mẹ Tiếc-Bà rằng: « làm ơn cho tôi gần dựng mặt nàng, việc nên rồi tôi dẫn ơn cho đi bạc ròng thêm trăm lượng, xin đi mà từ chối chẳng đi, thì tôi ắt thác trên mặt đi mà thôi. » Tiếc-Bà thấy vậy cảm lòng chẳng dẫu, phần thì thấy tiền bạc nhiều tham, bèn chịu phứt đi, lại nói: « tôi thấy có tình quá nên phải rằng, song gấp thì không xong, phải huyên huyên tôi lo mới được. »

(sau sẽ tiếp theo.)

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sát, soạn

LỜI RAO

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 1^o Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner tức kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy như xi-Nickel tốt. Có chụp hình bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buôn-tôi để cho Quý-hữu dùng khi muốn đi kiển vô Chassis hay là lấy kiển ra. Như ai muốn mua các món đồ chi hoặc vẽ dùng hoặc đóng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lĩnh mà mua dùm. Bất kỳ món chi có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công báo nhiều. Giá bán rẽ hơn các nơi vì đồ đã mua sẵn chỗ làm gói thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa. Chủ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước quý khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta. Như muốn viết thư mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật đặt mà trả lời luôn luôn không phải gặng theo trong thư một con niêm nào chiếm.

Kính lời cho chư quý hữu dựng hay đem RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường LATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thư và lương chữ nhỏ đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gửi Mandat thư cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gửi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn mua trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG ở 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cũng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ dùng dùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dựng là: xe máy hư máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đóng hồ; còn máy nói và máy dờn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quý hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gửi đến cho tôi và viết thư nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gửi lập tức.

SƠN-LONG, tán hiệu.

Kính lời rao cho chư Quý-hữu dựng hay, Tướng Kim-Thạch kỳ-duyên, nay hạ xuống giá là: 0, \$ 60. cái bạc; Kim-Thạch kỳ-duyên này thiệt là hay lắm, nó là vàng đá kết nghĩa với nhau, nên kỳ hạn lời gặng vô chặc chặc, chẳng khi nào quên và người đặt thơ này, thiệt là người thông minh chữ nghĩa lắm, lời nói rõ ràng, Quý-khách ai có hảo tâm muốn mua thì gửi thơ cho M. CLAUDE & C^o, ở Saigon, thì ông ấy sẽ sẵn lòng mà gửi cho Quý-hữu chẳng sai.

CỬU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÈ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-lâm, Từ-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bản đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, văn vắn...

Bán các thứ hình treo chơi và tủ sắt. Nội hạt ai có sửa tủ sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, số phí không nài nhiều ít.

Nhà có may may, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, liền công thường ăn rẽ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá	6 \$ 00	Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, biên là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là	0 40
Bản đơn tranh 15 Avril sẽ in rồi		Sách Sử ký Nam-việt chưa rời	0 60
Thơ Lục-vân-Tiên	0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhứt	0 40	Phong-hóa Điều-hành	0 50
Sơn-hầu ba thứ nhập lại	0 50	Từ-Thơ cuốn nhì	1 60
Thơ Mũ-Đội 1 cuốn giá	0 25	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì	2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá	0 25	Conversation	0 70
Thơ Mã-Thành Nhi-độ-Mai một cuốn	0 30	Vocabulaire Annamite français	1 60
Thơ Trần-dại-Lang in rồi giá	0 40	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỳ	1 20
Phủ-Kiều (3e édition)	0 20	Miscellanées	1 40
Thơ Quảng-Âm điển ca	0 35	Cours d'Annamite	2 50
Tướng Sơn-hầu thứ ba giá	0 30	Cours gradué	2 50
Chánh tả và Lục-súc	0 10	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên	0 60	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Tướng Đinh-lưu Tử, thượng quyền	0 20	Bản quốc	1 \$ 00

Ái muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những qui khách ở xa hạp mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG GIÊNG ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG GIÊNG ANNAM
1	Mardi	15	Thứ ba	17	Jendi	1	Thứ năm
2	Mercredi	16	Thứ tư	18	Vendredi	2	Thứ sáu
3	Jeudi	17	Thứ năm	19	Samedi	3	Thứ bảy
4	Vendredi	18	Thứ sáu	20	DIMANCHE	4	CỬA NHỰT
5	Samedi	19	Thứ bảy	21	Lundi	5	Thứ hai
6	DIMANCHE	20	CỬA NHỰT	22	Mardi	6	Thứ ba
7	Lundi	21	Thứ hai	23	Mercredi	7	Thứ tư
8	Mardi	22	Thứ ba	24	Jeudi	8	Thứ năm
9	Mercredi	23	Thứ tư	25	Vendredi	9	Thứ sáu
10	Jeudi	24	Thứ năm	26	Samedi	10	Thứ bảy
11	Vendredi	25	Thứ sáu	27	DIMANCHE	11	CỬA NHỰT
12	Samedi	26	Thứ bảy	28	Lundi	12	Thứ hai
13	DIMANCHE	27	CỬA NHỰT	29	Mardi	13	Thứ ba
14	Lundi	28	Thứ hai	30	Mercredi	14	Thứ tư
15	Mardi	29	Thứ ba	31	Jeudi	15	Thứ năm
16	Mercredi	30	Thứ tư				

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.

Gérant CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LÊ IN NGAY THỨ NĂM

<p>GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH</p> <p>Người bản quốc một năm 3 \$ 00 sứ tháng 3 00</p> <p>Đông-dương</p> <p>Người Langsa cùng ngoài-quốc một năm 70 \$ 00 sứ tháng 5 00</p> <p>Mỗi pháp chung ngoại quốc 10. 00</p>	<p>CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO</p> <p>CHỦ BỐ: LƯƠNG KHÁC-NINH</p> <p>Tự Dủ-Thức</p> <p>ĐƯỜNG LAGRADIÈRE SỐ 151.</p> <p>SAIGON.</p>	<p>ANNONCES</p> <p>1^{er} Page le centimètre \$ 1 50</p> <p>2^e Page le cent..... \$ 1 00</p> <p>3^e Page le cent..... \$ 0 80</p> <p>4^e Page le cent..... \$ 0 60</p>
--	---	--

LỜI RAO

Ái muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chỉ vào nhứt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút là **ÔNG-KHẮC-NINH**, mà thương-nghĩ, chớ có cho ông Canavaggio nữa.

Ái không ai dựng in Tam-quốc lại như trước này vào thì sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Châu-Du hỏi rằng: « dùng hai người nào, làm cho bình Tào lui dặng? » Không-Minh trả lời: « đất Giang-Đông mà mất hai người ấy, thì cây lớn mà rụng đi một lá, kho đầy mà

bớt một hạt thóc, có hại chi; còn Tào-Tháo mà dặng thì máng lấm mà về. » Châu-Du lại hỏi: « dùng hai người nào? » Không-Minh nói: « lúc tôi còn ở nơi Long-Trung có nghe Tào-Tháo mới lập một cái đài nơi sông Chương-Hạ, gọi là đài Đổng-Tước, cao lớn, rộng và khêu làm lại chọn gái tốt mua đem về để vào trong. Tào-Tháo vốn là đứa háo sắc, và nghe bên Giang-Đông có ông Kiều-Công có hai con gái, lớn tên là Đại-Kiều, nhỏ tên là Tiểu-Kiều, đẹp đẽ về làm, ngư trầm lạc-nhan; bề nguyệt từ hoa, lịch sự chẳng ai tày, thì Tào-Tháo có thể rằng: « ta một là nguyệt giệp an bốn biên, cho nên nghiệp Đê; hai là nguyệt dặng nhị Kiều bên Giang-Đông mà để vào đài Đổng-Tước, dùng vui lúc tuổi già, dầu có thác cũng chẳng hờn; » nay tuy dân trăm muôn binh, lừng lừng găm ghè đất Giang-Đông; chớ thiệt rõ là vì hai người con gái ấy mà thôi; sao Trương-Quân

chẳng đi tìm Kiều-Công, liêu một ngàn vàng mà mua hai người con gái ấy rồi sai kẻ đem dâng cho Tào-Tháo; Tào-Tháo mà dựng hai người ấy thì vừa lòng xúng ý, ắt rút binh về; ấy là kẻ Phạm-Lãi dâng Tây-Thị đó, sao chẳng làm đi cho kịp?» Châu-Du hỏi rằng: «Tào-Tháo muốn dựng nhị Kiều, có chỉ làm có?» Không-Minh nói: «con của Tào-Tháo là Tào-Thực tự Tử-Kiền, hay chữ lắm, xuống bút nên văn; Tào-Tháo có khiêu làm một bài phú, gọi là Đông-Tước-Đài phú, trong bài phú ấy ý nói nhà va dáng làm Thiên-Tử, lại thí bắc Nhị-Kiều.» Châu-Du nói: «bài phú ấy ông có nhớ chăng?» Không-Minh nói: «tôi thấy văn từ huê mỹ, ưa mà đọc hoài, nên vẫn còn nhớ.» Châu-Du nói: «xin ông đọc thử coi.» — Khi ấy Không-Minh bèn đọc bài phú Đông-Tước-Đài. (Nguyên bài phú của Tào-Thực làm có câu rằng: liên nhị Kiều u Đông Tây hê, nhược trang không chi đê-đông, nghĩa là nói có hai cái cầu nơi phía Đông phía Tây hoành lên như cái mộng. Ấy là nói về cầu; nay Không-Minh lại sửa lại mà đọc rằng: làm Nhị-Kiều u Đông-Nam hê, lạc triều tịch chi đư cọng. Là nói ý Tào-Tháo ước cho dựng Nhị-Kiều, mà vui chung sớm tối.)

Khi Châu-Du nghe đọc giừc rồi, bồng liền cả giận, đứng giậy chỉ phía Bắc mà mắng rằng: «Tào tặc nó khi ta quá lắm.» Không-Minh liền đứng giậy can rằng: «xưa Đôn-Vu mây phen xâm phạm; Hồn-Thiên-Tử còn dai Công-Chúa mà hòa thân, nay tiêc chi giã hai người con gái của dân gian làm vậy.» Châu-Du nói: «ông chưa rõ, Đại-Kiều ấy là vợ Tôn-Bá-Phù, còn Tiểu-Kiều ấy là vợ tôi.» Không-Minh nghe nói lặn bộ sợ hãi mà rằng: tôi thiệt không biết, lỡ lời nói quấy, tội đáng thác, tội đáng thác.» Châu-Du nói: «tôi với Tào tặc, thế chẳng còn hai.» Không-Minh nói: việc phải tam tư, kéo sanh hậu-hồi.» Châu-Du nói: «tôi vàng mạng Bá-Phù ký thác, lẽ có đầu lớn củi mà đầu Tào, lời tôi nói khi này là thử ông đó, tôi từ ở hồ Ba-Dương mà về, thì đã có lòng đánh Bắc, dầu đao búa lên đầu, cũng chẳng đời chi, xin Không-Minh giúp sức một phen dưng phá Tào-Tháo.» Không-Minh nói: nếu ông chẳng bỏ, tôi nguyện ra sức khuyến mà, sớm ni đồng nghe mưu lược.» Châu-Du nói: «ngay mai tôi vào ra mắt Chúa-Công dặng thương nghị

khởi hành.» Không-Minh với Lô-Tức từ bỏ lui ra, đi về dinh này. — Ngày thứ buổi sớm mai Tôn-Quôn ra triều, phía bên tả quan văn, bên Trương-Chiêu, Cồ-Ưng hơn ba mươi người; còn phía bên hữu thì quan võ, bên Trình-Phổ, Huỳnh-Cải cũng hơn ba mươi người, grom đeo sáng giới, y mào rõ ràng, đứng hầu hai bên; giầy phúc Châu-Du vào làm lễ ra mắt xong rồi nói rằng: «tôi nghe Tào-Tháo dẫn binh đến nơi Hồn-Thượng, gọi thơ qua đây, ý Chúa-Công liệu làm sao?» Tôn-Quôn bèn traу hịch văn cho Châu-Du xem; Châu-Du xem rồi cười rằng: «Tào tặc nó tưởng Giang-Đông ta không người, nó dám khi dễ thế ấy.» Tôn-Quôn hỏi: «ý Khanh thế nào?» Châu-Du thưa rằng: Chúa-Công đã có thương nghị với các quan văn võ chăng?» Tôn-Quôn đáp rằng: «tròn cả ngày đều nghị việc ấy; người thì khuyên đánh, kẻ lại khuyên dẫu, ý ta chưa quyết nên đợi Khanh quyết đoán.» Châu-Du lại hỏi: «ai khuyên Chúa-Công dẫu?» Tôn-Quôn nói: «bạn Trương-Tử-Bồ đều có một ý.» Châu-Du bèn giầy lại hỏi Trương-Chiêu rằng: «tôi muốn nghe Tiên-Sanh nói: lấy ý nào mà dẫu Tào-Tháo?» Trương-Chiêu nói: «Tào-Tháo hiệp Thiên-Tử mà đánh giệp đồn phương, lấy Triều-dinh làm đầu, mới đây lại dựng đất Kinh-Châu, oai thế càng lớn, dẫu Giang-Đông ta mà có thể cự với Tào-Tháo ấy, là nhờ cái sông Trường-Giang, nay Tào-Tháo thuyền chiến có hơn trăm, ngàn, thủy bộ kéo đến, thì lầy chi mà cự, chi bằng dẫu đó, rồi sau sẽ tính kế khác.» Châu-Du nói: «ấy là lời luận của học trò mực; đất Giang-Đông từ mở nước ra đến nay, đã trải ba đời rồi, lẽ đâu trong một phúc mà bỏ đi.» Tôn-Quôn nói: «như vậy thì kế Khanh tính ra lâu sao?» Châu-Du đáp rằng: «Tháo tuy cậy dẫu là Tướng nhà Hồn, chỗ thiệt là dữa giặc nhà Hồn, nay Trương-Quần L-ấn võ hùng tài, nơi nghiệp của cha, anh, cứ đất Giang-Đông binh rộ, lương đủ, lẽ phải hoạch hành trong thiên-hạ, mà trừ tâng khử bạo cho quốc gia, cơ chi lại trở mà dẫu dữa giặc; vả lại Tào-Tháo mà quí đây, theo việc binh gia, thì va phạm nhiều điều kị lắm, phía Bắc chưa yên, Mã-Đông, Hàng-Toại là chỗ hậu hoạn mà để ở lâu phía Nam đây, là một đếu kị; binh bên Bắc chẳng quen thủy chiến, Tào-Tháo lại bỏ yên mà xuống

xuống thuyền mà tranh hoành với Đông-Ngô. là hai đếu kị; lại nay đã đến tuyệt Đông lạnh lẽo, ngựa không cỏ tươi, là ba đếu kị; xua sĩ nổi bên Trung-Quốc đi lội lạng dăng xa, chẳng quen phong thổ, sanh tật bệnh rất nhiều, là 4 đếu kị; binh Tào mà phạm mây đếu kị ấy; dẫu cho nhiều thế nào thì cũng phải thua; Trương-Quần bắc Tào-Tháo là trong lúc này; tôi xin dặng ít ngàn binh rông, ra đón nơi Hạ-Khẩu, dặng phá Tào-Tháo cho Trương-Quần.» Tôn-Quôn hạp hồ đứng giầy nói rằng: «Tào tặc nó muốn bỏ vua Hồn mà lập nó đã lâu, song nó còn sợ Viên-Thiệu, Viên-Thuật, Lữ-Bồ-Lưu-Điểu với ta, nay mây người kia đã lữ, duy một ta hãy còn, ta với Tào tặc thế chẳng đon hai; lời Khanh nghị dặng đánh, thiệt hiệp ý ta, ấy là trời đem Khanh mà cho ta đó.» Châu-Du nói: «tôi vì Trương-Quần, đánh liêu một chiến, muốn thác chẳng nài, ngặt Trương-Quần còn hồ nghị chưa an.» Tôn-Quôn liền rút grom đeo ra chắm một góc cái bàn án trước mặt mà nói rằng: «các quan văn võ nếu ai còn nói dẫu Tào-Tháo nữa, thì cũng đồng như cái bàn-án ấy.» Nói rồi bèn cho Châu-Du cây gươm ấy đi, lại phong cho Châu-Du làm Đại-Đô-Độc, Trình-Phổ làm phó Đô-Độc, Lô-Tức làm Tàng-Quần-Giáo-Húy, còn như văn võ quan tướng nào chẳng vâng hiệu lệnh, thì lấy grom ấy chém đi. Châu-Du lãnh grom rồi giầy lại nói với chúng tướng rằng: «ta vàng mạng Chúa-Công giầy binh đánh Tào, các quan các tướng ngày mai, phải tựu hết nơi dinh phía bờ sông mà nghe lệnh; như có ai trễ nãi thì phải y theo thác cầm lệnh, điều thứ 57 mà trăm quyết.» Nói rồi từ tạ Tôn-Quôn lui về; các quan văn võ cũng làm thỉnh lui ra, đi về dinh này.

(sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Công Vu.

Cấp bằng dõi cho.

Vì lời nghị quan Nguyên-soái Nam-kỳ, ngày 18 janvier 1904 :

Cấp bằng cho Nguyễn-văn-Hồ, nguyên là Phó-hộ cựu tại quận Đa-Kao, thuộc thành phố Saigon, làm huyện hạm.

Vì lời nghị quan Nguyên-soái Nam-kỳ, ngày 18 janvier 1904, y theo lời dõi dõ của quan làm dẫu hội dặng về bổng hưởng hưu trí bên cõi Đông-dương :

Cấp bằng thăng chức cho viên quan bốn quốc về ngạch Nam-kỳ, dinh Hiệp-lý, kể từ ngày mồng 1 janvier 1904 :

Thơ-kỳ thế sai hạng nhứt (biệt phái) :

Bùi-quang-Nam, nguyên là thơ-kỳ thế sai hạng nhì, biệt phái về sở bổng hưởng hưu trí bên cõi Đông-dương.

Vì lời nghị quan Nguyên-soái Nam-kỳ, ngày 19 janvier 1904 :

Cấp bằng cho Lê-văn-Kê, làm Phó-tổng hạng nhì, tại tổng Chánh-mỹ-hạ, tỉnh Biên-hóa, thế cho tên Đoàn-văn-Kiến xin thôi.

Vì lời nghị quan Nguyên-soái Nam-kỳ, ngày 20 janvier 1904 :

Cấp bằng cho Bùi-văn-Toàn, làm Phó-tổng hạng nhì, tại tổng An-thành-thượng, tỉnh Sa-đéc, thế cho Nguyễn-duy-Tấn.

Vì lời nghị quan Nguyên-soái Nam-kỳ, ngày 23 janvier 1904 :

Cấp bằng cho các viên chức bần học-chánh Nam-kỳ :

Lên chức Huân-dạo hầu bỏ hạng ba :

Đoàn-văn-Ban, Nguyên là trò-giám tại trường dạy giáo chức (Ecole normale) Gia-dinh, đã chịu hạch dặng ra trường ngày 14 decembre 1903 :

Nguyễn-văn-Tý, idem ;

Nguyễn-văn-Tài, idem ;

Trần-văn-Thiệt, idem ;

Lê-minh-Nguyệt, idem ;

Nguyễn-bửu-Kinh, idem ;

Mai-văn-Thọ, idem ;

Nguyễn-minh-Boan, idem ;

Đặng-văn-Hộ, idem ;

Những tên Nguyễn-bửu-Kinh, Mai-văn-Thọ, Nguyễn-minh-Boan, và Đặng-văn-Hộ, đều phải

biệt phái; người thứ nhất thì phải tùy quan Tham biện Biên-hóa bỏ rì; còn ba người kẻ sau, thì về quan Tham biện Rạch-giá.

Bổng hướng bốn thầy-giáo ấy, thì về quản hạt xuất phát, rồi sau địa hạt ấy thời lại.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 23 janvier 1904 :

Cấp bằng cho viên chức bốn quốc tại dinh Hiệp-lý Nam-kỳ :

Thăng chức thơ-ký thi sai hạng ba.

Nguyễn-phát-Đạc, nguyên là thơ-lý địa hạt tại Thủ-dầu-một.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 25 janvier 1904 :

Điều-Ram, là Cai-tổng hạng ba tại tổng Quản-loại, tỉnh Thủ-dầu-một, nay lãnh cấp bằng làm Cai-tổng hạng nhì trong tổng ấy.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 25 janvier 1904 :

Nguyễn-văn-Nuôi, là Cai-tổng hạng ba, tại tổng Bình-diển, tỉnh Thủ-dầu-một, lãnh cấp bằng làm cai-tổng hạng nhì.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 25 janvier 1904 :

Cấp bằng cho Bùi-hữu-Nghĩa, làm Phó-tổng hạng nhì tại tổng Bình-trị-thượng, tỉnh Gia-dịnh, thẻ cho Trần-văn-Được qua đời.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 28 janvier 1904 :

Cấp bằng cho Lê-quang-Tuôm, nguyên là học-trò mới đậu kỳ thi ngày 11 janvier 1904, làm thơ-ký học tập tại dinh Hiệp-lý Nam-kỳ, và phải từng quan đầu phòng tòa tư, dựng thẻ cho Lê-công-Hoảng là chánh thơ-ký hạng nhì xin thôi,

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 16 janvier 1904 :

Nguyễn-văn-Bao, là thơ-ký thi sai hạng ba, và Trần-văn-Nghiêm, là thơ-ký học tập tại dinh Hiệp-lý, phải tùy quan Điều-lý sở-Y-viện, cho

đồng tùy cùng với các y quan lãnh việc điều hộ sanh sàng-bồn-quốc.

Bổng cấp cho hai chức việc ấy về phần đoạn thứ VI, trong số thập xuất năm 1904 chịu.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 23 janvier 1904 :

Các tên Nguyễn-văn-Linh, Bùi-văn-Tân và Nguyễn-văn-Minh, là thơ-ký học-tập mới cấp bằng đều phải từng với quan làm đầu tòa nhất dinh Hiệp-lý Nam-kỳ :

Đặng-ngọc-Mười, là thơ-ký học-tập mới cấp bằng sai đi từng chánh với quan làm đầu tòa ba dinh Hiệp-lý ;

Các tên Đinh-văn-Hiền và Trương-văn-Bến, là thơ-ký học-tập mới cấp bằng, đều sai đi từng chánh với quan làm đầu tòa tư dinh Hiệp-lý ; Nguyễn-văn-Phương, là thơ-ký thi sai hạng nhì, tại tòa nhất, phải từng sự với quan Chương-thủ kho sách tại dinh Hiệp-lý ;

Nguyễn-trường-Thọ, là thơ-ký thi sai hạng ba, tại kho sách dinh Hiệp-lý, phải đi từng chánh với quan Tham-biện Mỹ-tho ;

Phan-thọ-Tái, là thơ-ký thi sai hạng ba tại tòa nhất dinh Hiệp-lý, phải đi từng chánh tại nhà nuôi kẻ đơn-phung nơi Cà-lao-rồng ;

Bổng hướng chức dịch ấy thì về đoạn thứ VI, điều thứ 9, trong số *đường-chỉ-xuất*.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 23 janvier 1904 :

Nguyễn-văn-Ký, là thơ-ký học tập mới cấp bằng, phải đi từng quan Đốc-lý thành phố Chợ-lớn ;

Bổng hướng cho chức việc ấy thì số quản hạt phát, rồi sau thành phố Chợ-lớn phải trả lại.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 31 janvier 1904 :

Huỳnh-quang-Lưu, là thơ-ký thi sai hạng ba; đã mang phép nghỉ, nay phải đi từng chánh với quan Đốc-lý nhà thương Vũng-tàu, thẻ cho Phan-công-Lâu, xin nghỉ.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày mồng 5 février 1904 :

Cấp bằng cho Trương-vinh-Tông, là người thi đậu trong kỳ thi ngày 11 janvier 1904, làm thơ-ký học tập và phải đi từng chánh với quan Chương-công-văn tại hội Mật-nghi, thẻ cho Trần-duy-Thọ xin thôi.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày mồng 4 février 1904 :

Huỳnh-văn-Đón, là thơ-ký thi sai hạng nhì, đã mang phép nghỉ, nay bỏ rì y như phần sự cũ tại Nam-kỳ, Nguyễn-soái mộ phủ; thẻ cho Trần-duy-Thọ, là thơ-ký học tập phải sai đi chỗ khác.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 28 janvier 1904 :

Nguyễn-văn-Chất, là huyện hạng nhất, từng chánh tại tỉnh Chợ-lớn, được phép nghỉ ba tháng không ăn lương, vì có công việc riêng.

Trong lúc nghỉ, thì viên chức này phải nạp tiền lệ định truat bổng mà sung vào kho lưu trữ quản hạt, y như lời nghị quan Tổng-thống Đông-dương ngày mồng 2 décembre 1903.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 30 janvier 1904 :

Phan-công-Lâu, là thơ-ký thi sai hạng nhì; từng chánh tại nhà-thương Vũng-lâu, được nghỉ dưỡng bệnh ba tháng, lãnh bổng nửa phần.

Hưu tri, on chuẩn.

Vi lời nghị quan Tổng-thống Đông-dương, ngày mồng 8 janvier 1904, y theo lời dơi đề của quan Nguyễn-soái Nam-kỳ :

Tên Nguyễn-văn-Xôm, là đội nhất lính-lệ tại Biên-hóa, được phép hưởng phần hưu trí vì có tật, kể từ ngày mồng 1 décembre 1903.

Đạc-hưu-trí ấy mỗi năm là 28 đồng, Bổng ấy phát tại tỉnh Biên-hóa (Nam-kỳ), ba tháng một kỳ hay là ngày nào định trước, nhưng ngày phát : 15 janvier, 15 avril, 15 juillet và 15 octobre.

Vi lời nghị quan Tổng-thống Đông-dương, ngày 14 janvier 1904, y theo lời quan Nguyễn-soái Nam-kỳ thanh tự :

Đỗ-văn-Huân, là đội lính-lệ hạng nhì tại Châu-độc, đáng được phép hưởng bổng hưu-trí vì có bệnh, kể từ ngày mồng 1 février 1904;

Sở bổng ấy định chắc mỗi năm là 26 đồng. Bổng ấy phát tại Châu-độc, mỗi ba tháng một kỳ định ngày 15 janvier, 15 avril, 15 juillet và 15 octobre.

Xin thôi.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 14 janvier 1904 :

Trần-văn-Trương, là Cai-tổng hạng ba tại tổng Bình-an, tỉnh Hà-liên, dựng phép thôi y như lời xin.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày 28 janvier 1904 :

Lê-công-Hoảng, là chánh thơ-ký hạng nhì, từng chánh tại tòa tư dinh Hiệp-lý, được phép thôi y như lời xin, kể từ ngày mồng 1 février 1904.

Vi lời nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ, ngày mồng 5 février 1904 :

Trần-duy-Thọ, là thơ-ký học-tập tại phòng Mật-nghi, được phép thôi y như lời xin.

Thiên ác đảo đầu

chung hưu báo.

(tiếp theo)

Bữa kia mẹ Tiếc-Bà ốm một rương đồ, nhưng là đồ nữ trang cũng nhiều báu-lạ, đi qua đi lại trước nhà Vương-xảo-Nhi già rạo mà bán. Vương-xảo-Nhi bên chỗ Tỉnh-Vào ra kêu đơm vào mà coi; Tiếc-Bà vào đến nơi trả nước xong rồi mới nói rằng: « tôi nghe tiếng cô đã lâu, mà không quen nên chưa dám đến; nay tình cờ, có muốn mua những đồ chi đâu mắc rờ chút dính tôi cũng bán dựng làm quen. Vương-xảo-Nhi bên-bào mở đồ ra cho mà coi, mẹ Tiếc-Bà mở rương ra, nào vòng vàng chuỗi hạt, cà rô, hoa tai, đồ nữ trang chẳng thiếu món chi, tình những là đồ quý báu lạ lùng. Khi ấy Vương-

xảo-Nhì lựa một hai món thích ý nhằm xem hỏi lâu rồi hỏi rằng: « những món này di bàn, bao nhiêu? » Mụ-Tiếc-Bà nói rằng: « tôi nhưn có việc gấp muốn đi trên xóm đây một chút, không rảnh dặng mà nói giá cả với cô, vậy thì rương tôi khóa lại rồi gởi lại đây hết cho cô, trong giây lát tôi trở về sẽ nói giá cả cùng chuyện vẫn chơi luôn thê. » Vương-xảo-Nhì thiệt tình lãnh rương đem cất; Mụ-Tiếc-Bà từ giả đi mất hơn năm ngày không trở ai; qua đêm ngày thứ sáu mới đến cửa mà vào lại nói rằng: « Bữa nó tôi đi tước trở lại chẳng ngờ mắc cơn gái tôi nó nằm bẹp, nên mới trễ lâu, hóa ra thất tín với cô xin miễn chấp. » Nói rồi vụng cười xòa, Vương-xảo-Nhì cũng cười, rồi đó trà nước chuyện vãn lán lán làm quen với nhau càng ngày càng hậu. Từ ấy về sau hoặc năm bữa hoặc ba-bữa ghé một lần, khi thì com nước rượu trà lán la chơi bởi cả ngày, khi thì ở ngủ luôn tại đó; như vậy hơn ba bốn tháng trời, vào ra quen thuộc; mà những kẻ qui quyệt thì thường hay làm cách nẩy thê kia cho người ta ưa mến mình, nên từ ngày mụ ta làm quen dặng với Xảo-Nhì rồi, thì mỗi khi vào hay ăn cần với hai đứa đây đó, khi cho tiền, lúc cho ấu, nên hai đứa đây đó cũng đều thương mến mụ ta lắm, bởi đó nên mụ ta muốn tới chừng nào cũng dặng, muốn đi chừng nào cũng xong; chẳng kỳ là đêm hôm chi, xuất nhập bất cảm, ăn giấc năm đé.

Bữa kia năm ngày mồng bảy tháng bảy, là ngày sanh của Vương-xảo-Nhì, nên trong nhà dọn giệp làm tiệc ăn mừng ngày sanh, ăn uống ngổa nguê, qua đêm chiếu tối, mụ Tiếc-Bà giả ý đi xóm, lén lén lút lút nói với Đại-Lang rằng: « việc xong chẳng xong cũng nội đêm nay, cậu phải y kễ thi hành, đầu việc dặng xong cũng nên cần thận, chớ có lậu ra, mà liên lụy đến tôi. » Đại-Lang máng lăm, trả lời rằng: « việc xong rồi ơn đi tôi chẳng dám quên. » Qua hết đầu canh một trở: làm mưa rền, rồi đen như mực, Tiếc-Bà bèn lên giắc Đại-Lang đi đến lầu Vương-xảo-Nhì để dưng núp nơi chỗ tối đó, rồi gõ cửa xin vào; trong nhà Tịnh-Vân biết tiếng Tiếc-Bà bèn xách lồng đèn ra mở cửa, Tiếc-Bà giả dờ mở kim giường chỉ trong mình một chấp rồi nói rằng: « cái khăn lụa của tôi

rớt mất rồi, còn gì, lại nói với Tịnh-Vân rằng: Châu! Châu đưa đèn ra ngoài dặng kim coi rớt lời đó chẳng? » Tịnh-Vân tưởng thiệt xách đèn, kim lán ra ngoài dặng; trong này mụ ta giắc Đại-Lang lên bóng đi tước vào nhà để dưng núp tại than lầu nơi chỗ tối mà đợi, xong rồi trở ra kêu Tịnh-Vân mà nói rằng mình đã kim dặng rồi; Tịnh-Vân trở vào đóng cửa lại, rồi với Tiếc-Bà giắc nhau lên lầu, Xảo-Nhì máng rờ, rồi hỏi Tịnh-Vân giộn com canh rượu thịt, ăn uống vui say; Tiếc-Bà lại nói: « đêm nay chẳng những là lễ mừng sanh nhật mà thôi, mà lại là đêm Nguru-Lang Chửc-Nữ tương phùng, sao chẳng cho trẻ ở trong nhà nó ăn uống với cho vui. » Xảo-Nhì nghe phải, liền kêu kẻ ở trong nhà mời người đều chớ ăn uống, ai hay đều say vui, mạnh ai nấy ngủ, Tiếc-Bà thấy những tỷ tác đều ngủ vui hết, thì cứ rót rượu, ép Xảo-Nhì hoai, tay thì rót rượu miệng thì kim những chuyện phong tình, đều giảm dục, mà kêu ghẹo Xảo-Nhì, Vương-xảo-Nhì là phận đơn bà sức lực bao nhiêu, bị Tiếc-Bà ép uống ít chén thì đã say vui; bèn phò lại để trên giường nằm, rồi giả dờ quạt muỗi mà quạt cái đèn tắt đi; khi đèn tắt rồi thì mụ Tiếc-Bà lại giả đi kim lửa đốt đèn; bèn ra kêu Đại-Lang vào.....khi trăng gió rồi Vương-xảo-Nhì mới hỏi: « mi là ai đêm hôm dám đến phòng ta? » Trần-Đại-Lang bèn nhắc lại từ lúc mình đi ngan qua lầu liếc thấy mặt nàng về nhà tư tưởng ăn ngủ không an, nên chẳng nói khó nhọc tôn hao mượn mụ Tiếc-Bà, bây mưu thiếp kễ; nay mới dặng thỏ chi bình sanh, đầu có thác cũng đành nhắm mắt. » Vương-xảo-Nhì nói: « nay việc đã lộ ra rồi; nếu không tôi về thì liệu làm sao? » Tiếc-Bà nói: « chẳng hề chi, việc này thì có một mụ với hai người mà thôi, có ai hay mà phòng sợ lậu. » Xảo-Nhì nghe dặng hết lo; từ ấy lưỡng tình oan hẹp, vẫn khừ vô lai, say vui mê mẩn, lán lán quên phứt chổng đi.

(sau sẽ tiếp theo.)

Rút trong Kim-cổ Kỳ-quan dịch ra.

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt, soạn

LỜI RAO

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner (Tục kêu là đường kinh Lấp) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buôn tôi để cho Quý-hữu dùng khi muốn để kiến vô Chassis hay là lây kiện ra.

Như ai muốn mua các món đồ chi hoặc đem về dùng hoặc dặng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lãnh mà mua dùm. Bất kỳ món chi hề có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì đồ đã mua s tại chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chủ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Quý khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thư mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật dặt mà trả lời luôn luôn song phải gán theo trong thư một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chư quý hữu dặng hay tiệm RELIEUR của PHÁT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tuồng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ; ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nối và máy dờn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quý hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đèn cho tôi và viết thư nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SƠN-LONG, tán hiệu.

Kính lời rao cho chư Quý-hữu dặng hay, Tuồng Kim-Thạch kỳ-duyên, nay hạ xuống giá là: 0, \$ 60 cái bạc; Kim-Thạch kỳ-duyên này thiệt là hay lắm, nó là vàng đá kết nghĩa với nhau, nên kỳ hẹn lời gán vô chắc chắn, chẳng khi nào quên và người đặt thơ này, thiệt là người thông minh chữ nghĩa lắm, lời nói rõ ràng, Quý-khách ai có hảo tâm muốn mua thì gởi thơ cho M. CLAUDE & C^o, ở Saigon, thì ông ấy sẽ sẵn lòng mà gởi cho Quý-hữu chẳng sai.

CỰU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỒ ĐƯƠNG MÊ SƠN

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ; thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tử-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, văn vãn....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt. Nội hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, số phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH

CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TH

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá... 6\$00	Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là... 0 40
Bản đờn tranh 15 Avril sẽ in rồi.	Sách Sử ký N.a-n-việt chưa rồi... 0 60
Thơ Lục-vân-Tiên... 0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất... 0 40	Phong-hóa Điều-bánh... 0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại... 0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì... 1 60
Thơ Mu-Đội 1 cuốn giá... 0 25	Minh-Tám Bửu-giám cuốn nhứt nhì... 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá... 0 25	Conversation... 0 70
Thơ Mã-Thành Nhị-dộ-Mai một cuốn... 0 30	Vocabulaire Annamite français... 1 60
Thơ Trần-dại-Lang in rồi giá... 0 40	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ... 1 20
Phủ-Kiểu (3 ^e édition)... 0 20	Miscellanée... 1 40
Thơ Quang-Âm điển ca... 0 35	Cours d'Annamite... 2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá... 0 30	Cours gradué... 2 80
Chánh-tả và Lục-súc... 0 10	Thứ kiểu vẽ sự thi hành án lý về việc hình...
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên... 0 60	Và việc hộ và việc thương-mại của người...
Tướng Đinh-lưu Tử, thượng quyền 0 20	Bản quốc... 1\$00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạp mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói lên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG GIÊNG ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG HAI ANNAM
1	Mardi	15	Thứ ba	17	Jeudi	1	Thứ năm
2	Mercredi	16	Thứ tư				Tháng 2 Annam
3	Jeudi	17	Thứ năm	18	Vendredi	2	Thứ sáu
4	Vendredi	18	Thứ sáu	19	Samedi	3	Thứ bảy
5	Samedi	19	Thứ bảy	20	DIMANCHE	4	CHUA NHỰT
6	DIMANCHE	20	CHUA NHỰT	21	Lundi	5	Thứ hai
7	Lundi	21	Thứ hai	22	Mardi	6	Thứ ba
8	Mardi	22	Thứ ba	23	Mercredi	7	Thứ tư
9	Mercredi	23	Thứ tư	24	Jeudi	8	Thứ năm
10	Jeudi	24	Thứ năm	25	Vendredi	9	Thứ sáu
11	Vendredi	25	Thứ sáu	26	Samedi	10	Thứ bảy
12	Samedi	26	Thứ bảy	27	DIMANCHE	11	CHUA NHỰT
13	DIMANCHE	27	CHUA NHỰT	28	Lundi	12	Thứ hai
14	Lundi	28	Thứ hai	29	Mardi	13	Thứ ba
15	Mardi	29	Thứ ba	30	Mercredi	14	Thứ tư
16	Mercredi	30	Thứ tư	31	Jeudi	15	Thứ năm

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.

Gérant CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH	CHỦ NHƠN CANAVAGGIO	ANNONCES
Người bán quốc một năm... 5\$00 sáu tháng... 3 00	CỦA BỬU LUONG KHAC-NINH	1 ^{er} Page le centimetre... \$ 1 50
Tại Đông-dương	TỰ DỰ-THỐC	2 ^e Page le cent... \$ 1 00
Người Langsa cùng ngoại-quốc một năm... 10 \$00 sáu tháng... 5 00	ĐƯỜNG LAGRADIÈRE SỐ 154	3 ^e Page le cent... \$ 0 80
Tại pháp cũng ngoại quốc 10 00	SAIGON.	4 ^e Page le cent... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bón-quản chủ bút là LUONG KHAC-NINH mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cám không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Tam-quốc chỉ tục-dịch

(tiếp theo)

Nói về Châu-Du về dinh rồi cho mời Không-Minh đến thương-nghị rằng: « hôm nay giữa trào nghị định đã xong, xin ông bày kế đánh Tào. » Không-Minh nói: « lòng Tôn-Tướng-

Quân chưa yên, chưa nên quyết kế. » Châu-Du hỏi: « sao mà gọi rằng lòng chưa yên. » Không-Minh nói: « lòng còn nhất vì binh Tào nhiều, ý sợ là đánh không lại, đồng Đê Đốc phải vào mà giải cho rõ quân số, làm cho người hết nghi, thì việc lớn mới nên. » Châu-Du nói: « lòng Tôn-Sanh-luân rất hay. » Bọn đến đêm vào ra mắt Tôn-Quân. Tôn-Quân nói: Công-Cán vào ban đêm ai có việc chi? Châu-Du thưa rằng: ngày mai tôi điếu khiến binh mà Chúa-Công lòng còn nghi chăng? Tôn-Quân nói: « ta duy lo binh Tào nhiều binh ta ít, 9 đánh không lại, chớ chẳng nghi việc chi khác? » Châu-Du cười rằng: « tôi cũng bởi dều ấy mà vào đây, dặng khai giải cho Chúa-Công, Chúa-Công nhơn thầy bịch văn của Tào-Tháo nói cớ binh thủy bộ của họ hơn trăm muôn nên sợ mình không hiệu việc hu thiet này xét thiệt số ra thì binh bên Trung-Quốc và dăm quạ chừng 15, 16

muôn, và mệt mỏi đã lâu rồi, còn binh va dặng của họ Viên, thì cũng chừng 7, 8 muôn, còn đang hoài nghĩ chưa phục; và xét lại những quân mệt mỏi, với những binh hồ nghĩ làm vậy dầu cho có nhiều, cũng chẳng đủ sức; tôi mà dặng chừng năm muôn binh thì cũng đủ mà đánh va, xin Chúa-Công chờ lo.» Tôn-Quora bèn vô lũng Châu-Du mà nói rằng: «lời Công-Cản nói bầy nhiều, cũng đủ cho ta hết nghĩ, Tử-Bỏ vô mưu, làm mãi chỗ ta trông, duy có Khanh với Tử-Kiên đồng lòng với ta; vậy thì Khanh với Tử-Kiên, Trinh-Phổ, nội ngày khởi binh tới trước, còn ta lo sai phát người ngựa, chỗ lương thảo theo cho nhiều, dặng làm hậu ứng, thoãn đạo binh trước của Khanh mà chẳng dặng nên, thì trở lại hiệp với ta; ta quyết bôn thân ra đánh với Tào-tặc, chẳng còn nghĩ ngại đến chi cả.» Châu-Du từ tạ lui ra; và nghĩ thầm rằng: «Không-Minh đã liệu biết lòng Ngô-Hầu trước, còn mưu kế lại cao hơn ta, sau ắt sanh họa cho Giang-Đông, chỉ bằng giết đi.» bèn sai người nội đêm ấy đi mời Lô-Túc vào tưong nói việc muốn giết Không-Minh. Lô-Túc nói: «chẳng nên, nay giết Tôn chưa giúp mà giết người hiền trước đi, ấy là mình bỏ kế giúp mình đó (1).» Châu-Du nói: «người ấy giúp Lưu-Bị, sau ắt sanh họa cho Giang-Đông (2).» Lô-Túc nói: «Gia-Các-Cản là anh ruột va, chỉ bằng sai đi chiêu dụ va về mà đóng phủ Đông-Ngô, chẳng hay hơn.» Châu-Du lấy làm hay (3).

Ngày thứ, lúc bình-minh, Châu-Du ra dinh, vào ngôi nơi tưong Trung-quân, hai bên có quân đao phủ, nhóm hết các vầu quan vô tưong mà truyền lệnh. Nguyên lại Trinh-Phổ lớn tuổi hơn Châu-Du, nay thấy chức tước Châu-Du ở trên mình, nên chẳng bằng lòng, ngày ấy cáo binh chẳng đến, cho con trai lớn là Trinh-Tư ra thế cho mình. Châu-Du ra lệnh cho chúng tưong rằng: «phép vua không kẻ bà con (4). Các ông, ai phải giữ bốn phận này;

(1) Châu-Du lo Không-Minh, Lô-Túc chính lo Tào-Tháo.
 (2) Chàng phải là lo Không-Minh, lo là lo Huyền-Đức đồng Không-Minh, sợ phòng ngày sau.
 (3) Ấy cũng đủ rõ rằng Châu-Du chẳng phải là thầy Không-Minh giỏi hơn mình nên sanh gỗ mà muốn giết đầu, sợ vì người giỏi hơn mình mà phủ nước khác, ngày sau khó cho nước mình đó mà thôi.
 (4) Vương pháp vô thân.

nay Tào-Tháo nó lộng quờn quá hơn Đông-Tráo, cầm tù lệnh Thiên-Tử nơi Hồn-Xương, đóng binh lạng bạo một bên bờ cõi; nay ta lãnh mạng ra trừ, các ông phải rắng sức đến trước, bẻ binh ta đến đâu thì chẳng nên phá hại là đản, công thì thường, tội thì phạt, chẳng nên binh vi mà bỏ qua.» truyền rói, bèn sai Hàng-Đương, Huỳnh-Cải làm tiên bộ tiên-phu, lãnh thuyền chiến, khởi binh đi tiến; đến Tam-Giang-Khẩu hạ trại, mà đợi lệnh mới; Tưong-Khâm, Châu-Thới làm đạo thứ nhì; Lăng-Thông Phan-Chương làm đạo thứ ba; Thái-sư-Từ với Lữ-Mông làm đạo thứ tư; Lục-Tôn, Đông-Tập làm đạo thứ năm; Lữ-Phạm, Châu-Tri, lãnh một đạo đi tuần bốn phía, thời tước sáu quân quan quân, thủy bộ đều kéo đến khắc kỷ một lược. Sự khiên xong rói, các tưong mỗi người đều sửa soạn thuyền chiến cùng đó binh khi kéo đi. Trinh-Tư về nói lại với cha, rằng Châu-Du điều binh động chỉ phải phép. Trinh-Phổ cả kinh mà nói rằng: «ta vẫn khi Châu-Lang như trước, chẳng dặng làm tưong, nay dặng như vậy, thiệt đứng tưong tài, ta lo nào mà chẳng phục.» Bèn lật dật qua dinh tạ tội. Châu-Du cũng khiên nhượng tuân tạ.

Ngày thứ Châu-Du mời Gia-Các-Cản đến mà nói rằng: «om của ông là Không-Minh thiệt có tài vương tá, sao lại để đi với mình mà phủ Lưu-Bị, nay đã qua Giang-Đông rói; tôi muốn phiên Tiên-Sanh chờ nội nhọc mới một tuổi mà nói làm sao cho người em bỏ Lưu-Bị đi, về mà phủ Đông-Ngô, thì Chúa-Công đã dặng người hiền phụ trợ, mà Tiên-Sanh anh em lại động gần nhau; chẳng là hay hơn, xin Tiên-Sanh đi thứ một phen.» Gia-Các-Cản nói: «tôi từ đến Giang-Đông, thiệt hồ vì không có chức công, nay Đắc-Độc, sai đến, là dấu đi chẳng hết lòng.» nói rói lên ngựa thẳng đến dinh ra mắt Không-Minh; Không-Minh rước vào lạy khố, rói nhắc việc anh em phân cách nhau. Gia-Các-Cản khóc rằng: «em biết Bá-Dĩ với Thúc-Tế chẳng? Không-Minh nghĩ thêm rằng: «ây chắc là Châu-Lang sai đến dụ ta.» Bèn đáp rằng: «Bá-Dĩ, Thúc-Tế là người hiền xưa.» Gia-Các-Cản lại nói: «Bá-Dĩ Thúc-Tế, đầu đến đời thác nơi núi Thủ-Dương mà anh em hai người cũng còn dặng ở một chỗ với nhau, nay anh với em là đồng bào cốt nhục, mà mỗi người thờ một chúa, chẳng dặng hờm sớm gần nhau, xem lại

Phu một hậu thơ.

Trời dặt voi voi, dâm kẻ công,
 Kẻ còn người mất cách nguồn sông,
 Gian nan chín khúc lòng thương xót,
 Tiếng dè ngàn năm dạ có mong,
 Trong đục sáu tình ai mấy biết,
 Nước non đầu lồi đáp ợt đồng,
 Gió nao ngao ngàn cành mơ tưởng,
 Chạnh nhớ chơn đời khó nỗi lòng.

Hưu thể:

Cao xa chi bầy hồi thiên công,
 Nở đoạn trần duyên cách núi sông,
 Giảo diệt mơ chàng ngo tưong có,
 Trục nhình dạ, thiệp khùng bầu mộng,
 Trăm năm mừng tượng bôn to, tọc,
 Ngàn thuở cùng nhau đáp nghĩa đồng,
 Hột lụy chừa chàng than lủi phận,
 Có phỏng lượng dựa hết tình trong.

Hưu thể (Tùng nhiet nhi chung):

Đạo nghĩa thêm tình mới phở công,
 Trăm năm bôn chạc gần non sông,
 Đình tiền quạnh vắng đời lữ thời,
 Viện hậu riêng thân một tiếng mong,
 Chớp nhần chi sơn sơn gió bụi,
 Trứng thanh tiếc rặng mây thu đồng,
 Cung thêm cội què son ngâm dâm,
 Ngọc chói danh thơm để nào trong.

Hưu thể (ta mô thơ):

Cám tưong nhờ bản chúa thờ công,
 Ngàn năm xin gói chứt om công,
 Cây hương ba lạy tròn chung thì,
 Chen rượu đời luân cuộc đã xong,
 Mạn lạc vài mũi linh đàm bạc,
 Ngợi ngon hãm hương nghĩa còn mong,
 Vua hương kính trọng nào sai chày,
 Tơ tọc nguyên xưa trọn đạo đồng.

Văn-hiêu-Liêm, (Chánh thào.)

Độc táng trăm năm việc ở đời,
 Nào hay nam bắc lộ đời nơi,
 Hạnh làm biển lạng còn trên thế,
 Quich tình thành xây dựng đũa trời,

Bá-Dĩ với Thúc-Tế mà làm người thì chẳng hồ sao? Không-Minh đáp rằng: «lời anh nói ấy là tình, còn em mà giữ đây là nghĩa; anh với em đều là tôi nhà Hồn, nay Lưu-Hoàng-Thúc là đồng dãi của nhà Hồn, nếu anh mà bỏ dặng Đông-Ngô, vô theo em mà đóng phủ Lưu-Hoàng-Thúc, thì trên đã chẳng bỏ mà làm tôi nhà Hồn, còn dưới thì cốt nhục lại dặng gần nhau; ấy là kẻ tình nghĩa dặng trọn cả hai, chẳng biết ý anh thế nào? Gia-Các-Cản nghĩ thêm rằng: «ta đến dụ nó, té ra bị nó dụ lại ta.» Bèn không lời đáp lại, làm tình đứng giây từ biệt lui về ra mắt Châu-Du và tỏ thiệt những lời Không-Minh nói lại cho Châu-Du nghe. Châu-Du nói: «ây ông thế nào?» Cản nói: «lời thơ ơn Tôn-Tưong-Quán rất hậu, là dấu đi khừn bội phận cho dánh.» Châu-Du nói: «ông đã có lòng ngay mà thờ chúa thì thôi, tôi sẽ có kế mà phục Không-Minh.» ấy là:

Trí với trí gặp thì ắt hiệp,
 Tôi cũng tài chông lại khôn dưng.
 Muốn biết Châu-Du lập kế chi mà phục dặng Không-Minh; vô xem bài sau phân giải.

(sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Khóc Văn-Trung-Khoa

lục Hiệu-Liêm tiến du.

Và chẳng nhà tôi từ tiên-nhơn mà xuống đến ông thân tôi; đã trải bôn đời, thì cứ chuyện rông có một nghề làm thuốc mà thôi, nay ông thân tôi đã bị trần rói, còn tôi lại đây, đạo làm con, là phải lo mà cung thừa phụ nghiệp; vậy gần tôi cũng có biết chút đĩnh chừ Langsa nên xin vào làm việc tại Pharmacie centrale, trong Hôpital militaire, là tôi có ý làm cho biết thuốc Langsa để phòng ngày sau mà nói theo qui cũ ông thân tôi.

Khi ông thân tôi tạ thế thì bà mẹ tôi có làm bôn bài thơ mà thương nhớ người, và những mây vị thân bằng cố hữu của ông thân tôi cũng có làm mỗi người một ít bài mà tạ mộ người, nên nay tôi lục hết gói dĩa xin ông chủ nhựt-trinh đơm vào Nông-cỏ Mìn-đam cho chư vị văn hữu ni ân quan hi duyệt.

Văn-trung-Cử, (Chợ-lớn.)

Tạo hóa tướng thời nên cháo chất,
Thương tang gảm lại khéo thay đời,
Đạt linh tướng có khi thần giúp,
Con trẻ nên danh rạng với người.

Anh rể của Miêu-Liêm,
Ich-trai-Đế (ở họ An-binh).

Khen cho làm mộ rất nên công,
Cám tướng nhờ thần hiết mây đông,
Ngày xói gan vàng lòng bằng nhỡ,
Đêm đồng thổ bạc mặt còn mông,
Cây hương dây tướng linh tòng bá,
Chén rượu kia tàn nghĩa đã xong,
Đường-đế câu thơ càng thêm thì,
Nhớ người xưa lại chạnh lòng trông.

Anh vợ: Thê-trung-Đường.

Tích trước ngu phương có ngu công,
Nay có lẽ tạ mộ phần chóng,
Thầy chung báo đáp lòng không mồi,
Sanh tử ân tình phận mới xong,
Ngàn thê nợ trần lo trả trả rành,
Treo buê rửa nguyệt để nào mông,
Cộng-Khương ven tiêc ngắm thuyền bá,
Sánh bạc người xưa sức cũng đồng.

Bảng hữu: Trương-tân-Minh.

Tình thiệt lời ta nói lẽ công,
Khen cho phận gái khéo thờ chồng,
Trước bề tán tử phần lo vẹn,
Sau cuộc mở phần việc tình xong,
Thầy-chữ bá châu lòng cảm tưởng,
Nhlh câu băng liêc giở hăng mông,
Giữ cho đặng trọn lời chung thê,
Liêc nữ đời xưa cũng sánh đồng.

Bắc-nghi-Đường.

An phần mới bạn thiệp nhiều công,
Đạo-nghĩa ở đời liêc dạy sống,
Trụ lớn thành cao cõi rộng rành,
Vách dài sân rộng; ngõ minh mông,
Ngàn năm chắc chắn xây trong đá,
Một cuộc vững bền đứng giữa đồng,
Ai thầy đêu khen nằng chí cả,
Phỉ tình thương nhớ việc thờ chồng.

Trúc-Minh-Đức, (Chợ-lớn.)

Sao đời vật đời bởi thiên công,
Ngọc hữu sớm lta cũng nhớ trông,
Rừng trước sum vầy lòng bày ước,
Vườn đào rậm rạp dạ-ba mông,
Người lành những tưởng rành thêm thọ,
Kẻ dức ai dè lẽ chẳng đồng,
Trả thảo theo con tròn đạo vợ,
Xây mộ dù cách đáp ơn chồng.

Đỗ-hữu-Điện.

Tiêc hay công phu việc đạo y,
Ta mở xin dè một bài thi,
Dương-gián chẳng biết nơi sanh ký,
Địa phủ đêu rành chỗ tử qui,
Thương kẻ xa con năm Qui-mão,
Cảm người lta vợ lúc thin thì,
Ngó lên phần mộ người người thắm,
Thủ phận cho ai sự biệt ly.

Trần-vân-Sách,

Công dầy dẫu đó cũng bay danh,
Phần mộ rầy xong thỉnh bạn lành,
Rượu thịt vợ con đứng giữa cuộc,
Thơ từ bạn hữu dồng xung quanh,
Tôi lui bởi trước nguyệt đảo lý,
Qua lại vì xưa kết yêu anh,
Lời vẫn tình dài còn thiệt thiệt,
Lợn hương xin chửng làm lòng thành.

Hà-hữu-Đức.

Chồng vợ cho hay chẳng nệ công,
Mở phần xây đắp mới vừa xong,
Trụ bên nào-quần cơn mưa bát,
Thành vững chỉ sờn lúc gió đông,
Ghầu tích trăm năm ghi thê giải,
Bia truyền một cuộc tạc non sông,
Dựng nên đó sộ trong trời đất,
Nhắm chỗ khí sanh lăm tiêc đồng.

Trương-tân-Cử.

Vườn tròn địa thổ có non tài,
Gần chí lập xong cảnh dạ dài,
Đá trụ đứng băng che tướng huyết,
Dao long nắm thừng đỡ tam thai,
Sở chàng mạng tốt nhờ nên vợ,
Tiêc gái danh thơm chẳng sức trai,

Sanh tử đặng toàn thân thiệt qui,
Trăm năm mắng vưng cuộc lâu đời.

Tám-Cang. (Chợ-lớn.)

Xây mộ cao lớn trụ ngay hàng,
Thảo vợ công phu biêc mây ngàn,
Trong mà ngoài thành coi rực rờ,
Ta phảo thỉnh bạn ngõ xuê xoan,
Hữu thêm bạch hổ dạ bán chặc,
Tả có thanh long cũng vưng bên,
Sanh khí chôn nhâm nhà phước đức,
Ngày sau phú quí lại thanh nhân.

Trần-đức-Đường.

(sau sẽ tiếp theo).

Thiện ác đảo đầu

chung hữu báo.

(tiếp theo)

Còn Trần-dại-Lang thì cũng giữ lời hứa nên
làm một trăm lượng bạc rông mà đêu ơn cho
mụ Tiêc-Bà, từ ấy về sau thường đêm thường
lên, lần hồi ngày lưa tháng qua hơn sáu tháng
rường, hao tổn ước hơn-ngàn vàng, ngày kia
hết nhớ lại nhà, bèn nói với Vương-xảo-Nhi
nh muốn về xử sở. nàng Vương-xảo-Nhi nghe
lời, cực mắt chan hòa lại tình muốn tom góp
bộ châu báu lên tròn theo Đại-Lang. Đại-Lang
ngâm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng: "vả chẳng bậu
gói có chóng, và lại từ ngày qua lui tới chỗ
ấy, cũng có kẻ hay người thầy, nếu bậu mà
đeo qua rồi, mai sau chóc bậu trở về, lẽ nào
ta lại làm thình, thì việc hóa ra bất tiện chẳng,
thì bằng bậu rành chịu phiên, dâng lòng thương
mở, dôi đến sang năm, qua lo an việc nhà rồi
trở lại lên đâm bậu đi, chừng ấy thần chẳng
hay quí chẳng biết mới tiện cho." nói rồi ôm
màu mà khóc. lời vừa gán sảng Đại-Lang
lũt liêc, từ biệt mà đi; Xảo-Nhi bèn vào lấy ra
lũt cái áo trần châu trau cho Đại-Lang mà nói
làng; "áo này vốn thiệt báu nhỡ, nay chông về
làng sá xa xuôi, nên thiệp xin dâng cho chàng
phòng khi nhớ thiệp lằm nỏ mà mặt thì cũng
ừ thầy thiệp vậy." Đại-Lang lãnh áo rồi từ
đi xuống thuyền kéo buồm chạy thẳng trong

hai tháng trời đã đến phủ Tô-Châu. (nguyên Tô-Châu là xứ gạo, chỉ rải nhiều thuyền nào đến xứ ấy cũng phải ghé mà mua.) lúc thuyền ghé rồi, Đại-Lang bèn mặt áo trần châu vào lên chợ giao chơi, lại ghé vào quán ăn uống, xảy gặp một người đang ngồi uống rượu, tư phong đẹp dẽ, ăn nói dăng hoàn hồi ra mới biết là người ở Nương-Dương. (Nguyên lại người ấy là Trương-hung-Ca từ qua Quận-Đông buôn bán sau nghe đón rằng xứ Tô-Châu là xứ rất tốt, phong cảnh vui vẻ lắm, nên chờ hàng hóa trước là buôn bán, sau nữa đi chơi bằng hỏ (thể.) Lúc Đại-Lang gặp hồi thì xưng mình là người ở Nương-Dương tên là La-Tiểu; Đại-Lang chẳng nghi, lên xin kết làm anh em, xong rồi ngồi lại ăn uống với nhau, chuyện vãn vui cười, hết tình người mộ. Trương-hung-Ca thấy Đại-Lang mặc cái áo trần-châu thì lằm lằm, tùy biết là của mình, song chẳng nói chi, cứ khen hoai cái áo rành tốt mà thôi. Trần-dại-Lang ý là bạn Trương-tri mới nói với Hung-Ca rằng: "anh ở Nương-Dương có biết nhà Trương-hung-Ca chẳng?" Hung-Ca lãnh lời, nghe lời lằm vậy thì kiêc đến nói khéo rằng: "tôi tuy là đồng huyện song kẻ ở chỗ này người ở chỗ kia, vả lại tôi mông đi buôn bán dăng xa, nên chẳng biết người ấy bao giờ, chẳng hay anh hỏi người ấy làm chi?" Đại-Lang nói: "thiệt tôi chẳng giàu chi anh." bèn đâm những chuyện mình với Vương-xảo-Nhi đầu đuôi gốc ngọn. nói hết với Hung-Ca, lại nói: "còn cái áo này là của nàng ấy cho tôi dẽ mà lằm tin, như anh gán về tôi xin gởi một bức thơ cho nàng." Trương-hung-Ca chịu lãnh. Đại-Lang lại dặt vé viết thơ, lại lấy sáu thước khăn hồng-sơ sa và 1 chiếc trâm vàng gói lại đâm đến trau cho Hung-Ca. Hung-Ca liền xem thầy ngoài bao dẽ rành, thơ gởi đến Nương-Dương tại đàng Đông-Cần Tiêc-Bà liền nhận, liền bởi hồi tức giận, song giận lòng nhân khí, trông chó Đại-Lang từ giả đi rồi bèn xê thơ ra mà xem. Thơ rằng: "vật bèn hi món xin đi trau lại cho ai nương là Vương-xảo-Nhi thâu lãnh lằm tin, phòng ngày sau mà tương hội cùng nhau, tình giải giầy vãn, nói ít biết nhiều, khá tea trần trượng." Hung-Ca đọc rồi giận lằm xê nạt bút thơ mà lằm xuống sông rồi bởi lằm lui về, khi về đến nơi dăng lòng nhân khí gán gượng

vào nhà, Vương-xảo-Nhi ra máng thì cũng từ hũ cho qua mà thôi, chớ chẳng nói chi têt. Còn Vương-xảo-Nhi thì biết mình có lịch nên mặc cỡ thắm, chẳng giám án cần cho lắm, Hưng. Ca sắp đặt hàng hoá xong rồi, mới đi thăm cha mẹ vợ, bèn đi thẳng xuống thuyền mà nghỉ đêm ấy. Sáng ra về nhà lại nói với vợ rằng: Cha mẹ đau nặng quá, hôm qua nói đi thăm một chút mà về té ra thầy vậy chẳng nở bỏ mà về rên phỉ ở lại trọn đêm, cha mẹ lại nhắc nhở nâng hoai, ta đã muốn kiệu sẵn rồi nâng phải về mà thăm, ta sắp đặt hàng hoá xong xuôi rồi ta sẽ đi sau. Xảo-Nhi thấy chóng trọn đêm không về, thì đã nghi sợ, lúc nghe nói cha mẹ đau nặng thì lưỡng lự, rên lặt đặt kêu 1 cụ già trong nhà đi tét. Hưng-Ca kêu cụ già ấy lại, rồi thì trong tay áo rút ra 1 phong thơ đưa cho cụ già mà dặn rằng: qua lời bèn cụ đưa cái thơ này cho Vương-Công rồi thì ngồi kiệu mà trở về liền. Xảo-Nhi về tới nhà thầy cha mẹ không đau ốm chi cả, bèn thạc kinh. Còn Vương-Công thầy con gái mình không rước mà về cũng phát nghi, lúc cụ già trau thơ giờ ra coi thì mới biết là cái tờ đó

Tờ rằng:

Người đứng làm tờ đó là Trương-bưng-Ca, người ở Nhương-Dương, từ nhỏ cậy mai đình ước cưới Vương-Thị làm vợ, chẳng ngờ từ cưới về nhà, hư hao nhiều việc, lắm lỗi đa đoan; nhưn trông tình nghĩa vợ chồng chẳng lẽ nói rõ, nay tình nguyện cho về cha mẹ. Mỗi lĩnh cái giá.

Nay tờ

(sau sẽ tiếp theo.)

Rút trong Kim-cổ Kỳ-quan dịch ra.

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt,

Tiền si giáo phụ.

Ông trời bà đất cao thấp chia ngôi;
Trên chầu dưới tới tôn ti có phận;
Thầy trời cao quân vạn vật chi thuận là lòng;
Trên chầu bậc chỉ tôn tới phải trung làm gốc;
Đặt thuận theo trời mỗi một, chống trời vợ đất âm thuận dương hòa;

Tôi ngay thờ chúa điện ba, chống chúa vợ tôi gia tế quốc trị;

Bé thơ bé chưa rời vú mẹ, phải biết câu nữ hạnh nữ tài;

Một miệng trâu nên dầu nhà người, cho chữ phụ dung phụ đức;

Trông Kinh-lê có thiên Nội-tác, rưng con những thuở nên ba;

Đầu Kinh-thị có thơ Quân-thơ, dạy vợ là bài thứ 1. hứt;

Chi từ phải biết câu nghi thất, cho liệt rằng xuất giá từng phu;

Vu qui cho biết chữ sự cô (1), lại nhớ chữ nhập gia tùy tục;

Buổi mĩa có bông những lúc, em đã gấm lò heo.

Cây đào nó là bày nhiều, họ đề đền của cưu;

Xe cưu đưa tới, dầu còn là thừa việc chồng, Ở thước chung cùng, sau cũng quên như nhà má;

Gặp chóng si là người nhỏ nhỏ, dài lưng lòn áo, đêm năm chớ ngại nhọc lo;

Gặp chóng nông là kẻ cao phu, thừ sớm dậy khuya, mưa nổi đừng ngại lao khổ;

Thợ thì nuôi miệng, chớ chuyên nghề cũ, ta cũng lo may mướn và thuê, tay làm cho đủ hăm nhai; buôn cũng làm ăn, chớ cứ nghề đời, ta cũng lo mua bán bán mười, buôn thì không giàu bằng buôn hà tiện;

Khó nghèo bở phận, theo phận mới an; Phú quý là duyên, theo duyên chẳng đo;

Duyên tiêu khả bóng kiêu âm dựa, danh sang kẻ động tiêu đương;

Phận thường thường dây cái vắn vắn, bồng nhờ ơn quặc hạ;

Nhà phú-bộ, năm liền bảy đại, đông có một tây có tao;

Cửa quyền môn, năm vợ bảy hầu, bạn chớ khôn hơn một chớ dại;

Ở chợ phân phôi, kẻ gia cậy thần thì thần cậy gia;

Lông có chánh tả, chớ để phật lộn mà ma lộn phật;

Cả về tay ai này phật, linh buổi mai thì linh buổi chiều;

Thoàn gặp gió dựng bướm, sống trước đầu thì sống sau bờ đó;

Bồn ngựa qua sông cửa sổ, lời chớ ruồi theo;

Mười voi không biết nước rêu, mở miệng đừng đừng nói hướng.

(sau sẽ tiếp theo.)

Nguyễn-dur-Hoài, kiêu du

(1) Cô: là mẹ chồng.

LỜI RAO

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buôn tới để cho Quý-hữu dùng khi muốn đi kiêu vô Chassis hay là lấy kiêu ra.

Như ai muốn mua các món đồ chi hoặc đem về dùng hoặc để bán lại thì chi liệm cũng lĩnh mà mua dùm. Đặt kỳ món chi để có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì đồ đã mua sẵn và chớ làm gọi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bán Langsa.

Chủ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật đặt mà trả lời luôn luôn song phải gán theo trong thơ một con niêm câu chiêm.

Kính lời cho chư quý hữu dạng hay liệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bảy giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tượng chữ nhỏ đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gọi Mandat và thơ cho tới thì tôi sẽ sẵn lòng mà gọi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại liệm tôi và bảy giờ tới mới lập thêm một liệm bán xe máy hiệu liệm là SƠN-LONG ở 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy, cũng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dạng là: xe máy hư, máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quý hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gọi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gọi lập tức.

SƠN-LONG, tân hiệu.

Kính lời cho Tôn-bằng quý-hữu hay rằng tại nhà in và nhà bán sách của ông CLAUDE và Công-ti, có bán mấy thứ thơ tượng và bản đồ tranh cùng bài ca mới in kể ra sau đây:

- 1^{er} - Bản đồ tranh và bài ca giá... 0 8 50
- 2^e - Sơn hậu đủ ba thứ giá... 0 50

Nay xin chư quý-hữu ai muốn mua xem chơi thì gọi thơ và bạc thì ông ấy sẽ gọi tức tại.

CỬU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÈ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tượng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tử-thơ chữ nhu, có âm quốc-ngữ.

Bản đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, vắn vắn...

Bán các thứ hình treo chơi và tủ sắt.

Nội hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiếc công lao, số phí không nài nhiều //

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHA IN và NHÀ BÁN SÁCH

CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Cổ bản Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá 6 \$00	Sử-ký Đê-Thiên-diên ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 4 cuốn là 0 40
Bản đồ tranh 15 Avril sẽ in rồi	Sách Sử-ký Nam-việt chưa tới 0 60
Thơ Lục-vân-Tiên 0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhứt 0 40	Phong-hóa Điều-bàoh 0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại 0 50	Từ-Thơ cuốn nhì 1 60
Thơ Mộ-Đài cuốn giá 0 25	Minh-Tâm Bưu-giám quân-nhứt nhì 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá 0 25	Conversation 0 70
Thơ Mã-Thành Nhị độ-Mai một cuốn 0 30	Vocabulaire Annamite français 1 60
Thơ Trần-dại-Ling in rồi giá 0 40	Vocabulaire Trương-Vinh-Kỳ 1 20
Phủ-Kiểu (3e édition) 0 20	Miscellannée 1 40
Thơ Quang-Âm điển ca 0 35	Cours d'Annamite 2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá 0 30	Cours gradué 2 50
Chánh tả và Lục-súc 0 10	Thức kiếu về sự trị hành án lý về việc binh và việc hộ và việc thương-mại của người Bôn-quốc 1 \$00
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên 0 60	
Tướng Đinh-lưu Tử, thượng quyền 0 20	

Ái muốn mua thì đến lại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói rõ họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG GIÊNG ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG HAI ANNAM
1	Mardi	15	Thứ ba	17	Jeudi	1	Thứ năm
2	Mercredi	16	Thứ tư	18	Vendredi	2	Thứ sáu
3	Jeudi	17	Thứ năm	19	Samedi	3	Thứ bảy
4	Vendredi	18	Thứ sáu	20	DIMANCHE	4	CHỨA NHỰT
5	Samedi	19	Thứ bảy	21	Lundi	5	Thứ hai
6	DIMANCHE	20	CHỨA NHỰT	22	Mardi	6	Thứ ba
7	Lundi	21	Thứ hai	23	Mercredi	7	Thứ tư
8	Mardi	22	Thứ ba	24	Jeudi	8	Thứ năm
9	Mercredi	23	Thứ tư	25	Vendredi	9	Thứ sáu
10	Jeudi	24	Thứ năm	26	Samedi	10	Thứ bảy
11	Vendredi	25	Thứ sáu	27	DIMANCHE	11	CHỨA NHỰT
12	Samedi	26	Thứ bảy	28	Lundi	12	Thứ hai
13	DIMANCHE	27	CHỨA NHỰT	29	Mardi	13	Thứ ba
14	Lundi	28	Thứ hai	30	Mercredi	14	Thứ tư
15	Mardi	29	Thứ ba	31	Jeudi	15	Thứ năm
16	Mercredi	30	Thứ tư				

NÔNG-CỔ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH Người Bôn-quốc một năm . . . 3 \$00 sáu tháng . . . 3 00 Người Langsa cùng ngoại-quốc một năm . . . 10 \$00 sáu tháng . . . 5 00 Đông-dương Tại pháp cùng ngoại quốc . . . 10 00	CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO Chủ Bút LƯƠNG-KHẮC-NINH Tự Dũ-Thức Đường LAGRADIÈRE số 151. SAIGON.	ANNONCES 1 ^{er} Page le centimètre \$ 1 50 2 ^e Page le cent. \$ 1 00 3 ^e Page le cent. \$ 0 80 4 ^e Page le cent. \$ 0 60
--	---	---

LỜI RAO

Ái muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chỉ vào nhứt-trình thì cứ do Bôn-quốc chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có chỗ ông Canavaggio nữa.

Cám không ai đăng in Tam-quốc lại như trước này vào thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không đăng.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

HỒI THỚ BỜN MƯỜI LÀN.
 Tam-Giang-Khẩu Tào-Thảo hao binh,
 Quán-Anh-Hội Trương-Lập mất kê.

Nói về Châu-Du nghe Gia-Các-Cán nói thì giận Khổng-Minh lại càng giặc lòng lo mưu mà giết đi.

Ngày thứ kiểm binh điểm tướng rồi vào từ tá Tôn-Quôn. Tôn-Quôn nói: « Khách đi trước, ta sẽ khởi binh theo sau. » Châu-Du lui ra, rồi với Trĩn-Phổ, Lô-Túc lãnh binh khởi hành lại từ Khổng-Minh đi theo. Khổng-Minh năm hồ chịu đi; đều chung một thuyền, kéo thẳng đến Hạ-Khẩu, cách Tam-Giang-Khẩu năm sáu mươi dặm, Châu-Du đóng trại nơi giữa, còn bao nhiêu Khổng-Minh thì cứ ở một mình dưới một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Châu-Du phân cắt đã xong rồi sai người thỉnh Khổng-Minh đến nghị việc; Khổng-Minh đến; Châu-Du chào hỏi xong rồi nói rằng: « xưa Tào-Thảo binh ít, Viên-Thiệu binh nhiều, mà Thảo lại hơn Thiệu ấy, là cũng

hỏi nghe theo kẻ Hứa-Nhu mà đoạn lương nơi núi O-Sào; nay binh Tào-Tháo tám mươi ba muôn, binh ta có năm sáu muôn, đánh sao cho lại, vậy thì cũng phải đoạn lương và trước đi, thì sau đánh mới dặng; lại ta đã biết chắc rằng lương thảo của Tào-Tháo đều dồn nơi núi Tụ-Thiết-Sang; Tiên-Sanh ở nơi Hớn-Thượng đã lâu, thuộc biết đường đất, tôi xin phiên Tiệt-Sanh với bọn Quang, Trương, Từ-Luông, tôi cũng giúp thêm một ngàn binh liền đem qua Tụ-Thiết-Sang mà đoạn đường lương của Tào-Tháo; ấy là ai cũng đều lo vì chúa; xin chờ chờ từ.» Không-Minh nghĩ thầm rằng: « ấy bởi dụ ta không dặng, nên lập kế mà hại ta; nếu ta chờ từ, ắt bị va cười, chi bằng chịu đi, rồi sẽ tính kế khác.» Bèn hăm hở chịu đi. Châu-Du cả mừng. Không-Minh lui ra. Lô-Túc hỏi nhỏ Châu-Du rằng: « ông khiên Không-Minh đi cướp lương, là ý chi vậy? » Châu-Du nói: « ta muốn giết Không-Minh, e người ta cười, nên mượn tay Tào-Tháo mà giết và cho tuyệt hậu hoạn.» Lô-Túc nghe nói bèn đi qua thăm ý Không-Minh coi Không-Minh có biết hay không; qua đến nơi thì thấy Không-Minh không sợ nao sợ, cứ chỉnh diêm binh mà đi; Lô-Túc chẳng nỡ bèn lấy lời hỏi thử rằng: « Tiên-Sanh đi đây ước nên công chăng? » Không-Minh cười rằng: « ta đánh bộ, đánh thủy, đánh xe, đánh ngựa, mỗi mỗi đều hay, có lo chi là chẳng thành công; chứ chẳng phải là sản như bên Giang-Đông ông với Châu-Lang duy có một đầu hay làm vậy đâu.» Lô-Túc hỏi: « tôi với Công-Cân, sao gọi có một đầu hay? » Không-Minh nói: « tôi nghe con út đất Giang-Nam hát rằng: « núp dằng dọng ải thì Từ-Kiên, qua sông thủy chiến có Châu-Lang; bọn ông trên bộ thì hay núp dằng dọng ải, còn Châu-Công-Cân thì giỏi việc thủy chiến, chứ chẳng hay bộ chiến.» Lô-Túc bèn về nói lại với Châu-Du. Du giận lắm nói: « va khi ta đánh bộ (chẳng dặng sao; thôi, ta chẳng cần chi va, ta bôn thân giết một muôn binh kỵ qua Tụ-Thiết-Sang đoạn lương của Tào-Tháo cho va coi.» Lô-Túc lại đem những lời ấy nói lại với Không-Minh, Không-Minh cười rằng: « Công-Cân mà khiên ta đoạn lương ấy là thiệt muốn mượn tay Tào-Tháo giết ta đó, nên ta lấy lời nói chơi mà thách va, và nhin nhục không dặng; vừa nay

dang lúc dụng người, duy nguyện Ngô-Hầu với Lưu-Sử-Quân đóng lòng hiệp sức thì việc mới nên; nếu mong lo mà hại nhau làm vậy thì việc cả phải hư; và lại Tào-lặc nó nhiều mưu lắm, và binh sanh thương hay cướp lương của người ta, nay lương của va lẽ nào và chẳng đặt trước binh mà phòng bị, nếu Công-Cân đi ắt bị va bắt; nay phải lo mà đánh thủy trước làm cho quân bên Bắc nao núng đã, rồi sẽ tính kế khác mà đánh mới xong, xin Từ-Kiên lấy lời lãnh về nói cho Công-Cân nghe.» Lô-Túc bèn liền đem vào ra mắt Châu-Du, thuật những lời Không-Minh nói lại. — Châu-Du lúc đến giậm chơn mà nói rằng: « Không-Minh liệu biết hơn ta mười phần, nếu nay chẳng trừ sau ắt sanh họa cho nước mình.» Lô-Túc can rằng: « nay đang lúc dụng người, xin lấy việc quốc gia làm trọng; đợi dịp Tào-Tháo rồi sẽ lo tới và cũng chưa muộn chi.» Du thấy nói phải bèn nghe theo.

Nói về Huyền-Đức can dặng Lưu-Kỳ về giữ Giang-Hạ, còn mình thì dẫn chúng tướng kéo binh qua đóng nơi Hạ-Khâu; ngờ chừng qua Giang-Nam thấy cờ xí lờ lờ, gươm giáo trùng trùng, thì liệu chắc Đông-Ngô đã động binh, bèn dời hết binh Giang-Hạ xuống Phan-Khâu hạ trại, lại nhóm hết chúng tướng mà rằng: « Không-Minh từ qua Đông-Ngô đến nay, không thấy tin tức, chẳng biết công việc thế nào, có ai dám đi thám thính chăng? » Mê-Trước thưa rằng: « tôi xin đi.» Huyền-Đức dạy sắm lễ vật dè rựu sai Mê-Trước qua Giang-Đông giả đi khảo binh dặng thám thính hư thiệt. Mê-Trước lãnh mạng ngồi thuyền nhỏ tuộc qua Giang-Đông thẳng đến trại Châu-Du. Quân sĩ vào báo Châu-Du cho vào. Mê-Trước vào bái tạ cũng dâng lễ vật và nói ý Huyền-Đức kính nhường. Châu-Du lãnh lễ vật xong, rồi dạy bày yến tiệc đãi. Mê-Trước nói: « Không-Minh ở bên này đã lâu, nay xin cho về với tôi.» Châu-Du nói: « Không-Minh đang lo mưu với tôi mà đánh Tào-Tháo, lẽ nào lại bỏ mà về; tôi muốn ra mắt Lưu-Dự-Châu mà nghị chung mưu kế, ngặt vì mình lãnh đại binh, chẳng nên bỏ cho ai mà đi; phải Lưu-Dự-Châu mà khấn dời giả qua đây thiệt tôi rất máng.» Mê-Trước ứng mạng, từ tạ lui về. Lô-Túc hỏi Châu-Du rằng: « ông muốn mời Huyền-Đức dặng nghị kế chi? »

Châu-Du đáp rằng: « Huyền-Đức là anh hùng trên đời, chẳng nên chẳng lư, nay ta thừa cơ dụ dền giết đi, ấy là trừ dặng một mối họa cho quốc gia.» Lô-Túc can giảng dôi ba phen, Châu-Du không nghe, bèn truyền lệnh, hể Huyền-Đức qua thì phải mai phục trước năm mươi quân đao phủ nơi trong vách, hể coi chừng chén rựu ta rót xuống mà làm hiệu thì ào một lược mà ra tay.»

(sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Lời rao.

Kính lời cho Tôn-bằng qui-hữu hay rằng tại nhà in và nhà bán sách của ông CLAUDE và Công-tử, có bán mấy thứ thơ tuồng và bản đôn tranh cùng bài ca mới in kẻ ra sau này:

1^{er} — Bản đôn tranh và bài ca giá... 0\$50
2^o — Sơn hậu đủ ba thứ giá... 0 50

Nay xin chư qui-hữu ai muốn mua xem chơi thì gởi thơ và bạc thì ông ấy sẽ gởi tức thì.

Khôc Văn-Trung-Khoa

ly Hiên-Liêm tiên dũ.

(tiếp theo)

Vật dôi sao đời bởi hóa công,
Sang thương một gánh nặng non sông,
Mưa cuộn cuộn con người tuồng,
Tiểu gió hiên hiên vợ ngóng mong,
Lũ dạ mộc phong tình chẳng lọt,
Sao lòng bằng tiếc nghĩa cho đong,
An Xối có ngăn này vậy,
Trên cá trông sao khó nổi trông.

Nguyễn-văn-Đình.

Mây từng xây đập biết nhiều công,
Cát dè ngăn thu rặng núi sông,
Cốc trắng đơm nhuan màu mộng lọt,
Hàn tờ rơi khác nghĩ càng mong,
Trời dặng cuộc coi nên tôi,
Ch nước còn dầy nghị tiếng đong,
Anh nhớ tri âm đã mấy kẻ,
Cúc đôn khôn xiết nổi lòng trông.

Trần-dinh-Quan.

Xây đập mở phần việc đã xong,
Sâm sanh lễ vật tạ vong chổng,
Gát sáu dưng chút ba từng rựu,
Lập thăm riêng đầu một tâm lòng,
Mặng lạc thương nhau dưng lễ mọn,
Xưa sau đoái dền lễ tình nồng,
Anh em nghĩa tiễn để ra thê,
Khó nổi kim tìm khó nổi trông.

Tu-Báu, (Chợ-lớn.)

Con tạo kià sao khéo phình thờ,
Đúc người rồi lại nở làm ngờ,
Mịch mù rừng hạnh trắng lơ bông,
Lai lẳng cồn đầu nước khỏa bờ,
Đá chắt mây tuấn cao vọt vọt,
Huỳnh xây một cuộc đứng sờ sờ,
Lòng lạnh tưởng là người không phụ,
Bổ thườc sanh tiền dạ ước mơ.

Ich-lrai-Đế.

Làm mộ xem coi cũng có công,
Nhờ ơn thổ vô biết mấy sông,
Minh dương trước mặt đều tươi tốt,
Huyền vô sau lưng cũng rất đong,
Lớp trước nguyên cùng linh đức hạnh,
Nay sau con cháu hiển vinh đong,
Ngàn năm hương dặng ơn tổ âm,
Âm chắt nơi theo phải đợi trông.

Chê-trung-Đường.

Rày mừng rồi mộ dền thăm chàng,
Thầy đó sờ sờ dăm hỏi hang,
Những tưởng trăm năm vậy tòng bá,
Nào hay một phúc rẻ chỉ lang,
Tam tưng giữ vẹn lòng vàng đá,
Từ đức cho bên dạ mới an,
Đầy có đệ huỳnh đầu tới viêng,
Chớ nào phu tướng ở hà phân.

Chê-trung-Đường.

Thục địa tài vẫn mã lập phong,
Mỹ quang kham tiện nữ trinh công,
Tùng phu viễn chỉ an tình hậu,
Tiếp khách thung dung đạo nghĩa long,
Quán chúng tâm đồ từ thị lý,
Nhơn sấm ý dục mạnh gia đong,

Khắc chung chỉ thiết tháo tri đão,
Phòng kỹ tu tương cổ chánh phong.

Đắc-nghi-Đường.

Cùng nhau sự nghiệp hiệp đồng công,
Nay lại âm dương cách núi sông,
Một phúc luân hồi còn tưởng nhớ,
Ngàn ngày đạo nghĩa nghĩ mình mong,
Khoản nào chính khúc tình thương xót,
Nghĩ đến mây năm dạ đắng đống,
Trách bầy sanh chi đồ tạo hóa,
Rước đưa đưa rước việc xa trông.

Trần-minh-Đức.

Hãy còn đời lẽ ở thiên công,
Nghĩa mãn tình nồng vị núi sông,
Me và con cõi khí vẫn về,
Cây cao vườn rộng lòng mình mong,
Thiếp thường tư tưởng ba lời nguyện,
Chàng nỗ phuôi pha bốn chữ đồng,
Lánh tục tâm tiên an phận đó,
Còn đây đêm nhớ lại ngày trông.

Hà-hữu-Đức.

Ngày trông sao chẳng thấy an cần,
Sớm lời ra vào tuổi lắm than,
Trời rộng đất dày tình dễ thấu,
Non cao biển thâm lẽ khôn phân,
Phải chăng đản đó đã vừa ý,
Dài vắn cho hay cũng cố phần,
Giữ phận nguyên theo con tron đạo,
Rèn lòng quyết một chẳng nghĩn tân.

Hà-hữu-Đức.

Nghĩa vợ con chồng chớ phải công,
Hiệp-tan nay tự hội ngoài sông,
Nấu nướng ba trẻ lòng dành vậy,
Cuối cút một mình da trời mộng,
Tiện thiếp bơ vợ bao quản bầy,
Thương chàng quanh quào mây thu đống,
Tâm từng ghi tạc theo lời sách,
Nỗi ban châu trần mỗi mắt trong.

Trương-tân-Cử.

(sau sẽ tiếp theo.)

Xứ tròn như đạo nghĩ dày công,
Tiếng thảo lo xong nơi núi sông,
Xây cuộc trăm năm bền vững chắc,
Liạ trần ba thước đất xa mong,
Sanh tiến đạo lý nặng qua lại,
Từ hậu ảnh em thầy tới đống,
Cảnh tốt trước sau đều chỗ tốt,
Cổ phần gặp phúc lựa là trông.

Tám-Cang-Chợ-lớn

Cử an lâu nay chẳng kể công,
Lời chàng sao nở độ non sông,
Suôi vàng mặc xot danh lià biệt,
Phận học mình thêm những tưởng mong,
Ngày nắng ngắm người thân liễu yêu,
Đêm sương vẫn bạc tiếng tơ đống,
Cang thường hai chữ còn ghi tạc,
Trương phụng bảy chữ mới phận trông.

Tám-Cang-Chợ-lớn

Cang thường lẽ mới hội thiên công,
Quê cảnh đời đường cách biệt sông,
Nhớ đến nói chàng thêm thôn thữ,
Tưởng thời phận thiếp ngộ mình mong,
Năm canh luân những đời hàng lụy,
Sáu khắc khôn ngăn một chữ đống,
Cõi số lòng dong sao chịu vậy,
Vi ai đêm nhớ lại ngày trông.

Trần-đức-Đường.

Chung thủy chung nhau bởi hóa công,
Sao chẳng đời đời biệt non sông,
Phòng loam trần tục không an đất,
Trương phụng mơ màng những tưởng mong,
Đất rộng nhà cao ơn sáng tạo,
Con thơ vợ yêu nghĩa thương đống,
Kỷ quí ba thước đã an phận,
Văn về đêm ngày dạ luôn trông.

Trần-đức-Đường.

(sau sẽ tiếp theo.)

Thiện ác đảo đầu

chung hiếu báo.

(tiếp theo.)

Khi Vương-Ông đọc rồi, lại thầy cố gói theo
thờ ấy một cây trăm vàng và một dượng khăn
điều thì thào kinh bên kêu Vương-xảo-Nhi mà
hỏi duyên cớ làm sao. Còn Vương-xảo-Nhi nghe
nói chóng để mình thì cứ khóc hoài chẳng nói
chi hết. Vương-Ông từ giận bèn chạy qua nhà
rẻ là Trương-hưng-Ca mà hỏi rằng: «chẳng
hay vợ con nó làm lời đức chi mà con nó đành
phận áo rỏ bầu đi vậy?» Trương-hưng-Ca thưa
rằng: «việc ấy xin cha hỏi lại ông thi biế.»
Vương-Ông nói: «cha có hỏi nó mà nó cứ
khóc hoài mà thôi, nên cha phải qua trả hỏi con
cho rõ; và lại tình vợ nghĩa chồng trăm năm
kết tóc, dầu nó có lời lắm đức chi, xin con nghĩ
lại mà dung thứ nó một phen.» Trương-hưng-
Ca thưa rằng: «con chẳng dám nói chi cho
nhiều đức, và chẳng con có một cái áo trần-châu
vỏn của tổ phụ lưu truyền, khi con đi thì con
giáo cho vợ con giữ, nay cha về hỏi lại nó, như
còn thì thôi; bằng chẳng thì cha dạ dủ biế,
xin chớ trách con.» Vương-Ông nghe nói liền
quay quã về nhà kêu Vương-xảo-Nhi ra mà hỏi
rằng: «chồng con nó hỏi cái áo trần châu nào
đó, có còn hay không?» Vương-xảo-Nhi thấy
hỏi, thì hổ thẹn trong mình lại cảm khóc rống
hơn nữa. Vương-Ông thấy vậy chẳng biế làm
sao bèn giáo dượng kháo, với cây trăm vàng
và cái tờ để cho Vương-Bà, lại dặng nhờ rằng:
«để thủng thủng mụ hỏi lại nó coi cho rõ duyên
cớ làm sao.» dặng rồi bỏ đi qua nhà anh em
nói chuyện chơi; Còn Vương-xảo-Nhi vào phòng
thăm tình một mình rằng: «nay việc đã lâu ra
rời thì còn mặt mũi nào mà sống làm chi.» sẵn
cổ sáu thước khăn điển nặng bên lầy làm vòng
mà tự ái. Mấy đầu số nặng chưa tháo, khiến
cho nàng quên khóa cửa phòng; lúc nắng vừa
thoả cổ vào vòng, thì bà Vương-Bà vừa bước
vào, thầy cố đổi làm vậy, bèn lật dật chạy lại xô
nàng ra và nói rằng: «sao con dại mà làm
những chuyện quấy làm vậy, việc vợ chồng khi
giận còn có khi thương, thủng thủng một hai
ngày, hoặc là chồng con nó hối tâm chuyện ý

mà rước con về chẳng, thỏan như nó có chẳng
nghĩ, thì tìm nơi khác dời bạn mà làm ăn, có
hại chi.» Vương-xảo-Nhi thấy mẹ can giảng
làm vậy bèn an lòng, lẩn lẩn khuấy lảng đi.

Còn Trương-hưng-Ca từ ngày để vợ rời thì
buồn rầu lắm mới bắc Tịnh-Vạn ra đánh khảo
tra hỏi. Tịnh-Vạn khai rằng: «việc ấy đầu đuôi
gốc ngọn tại nơi mộ Tiếc-Bà chớ lời không biế.»
Trương-hưng-Ca nghe biế bèn tuộc qua bắc
mộ Tiếc-Bà đánh thối gán chắt, nhà cửa phá
nát tang tành, rồi bỏ ra về, lại kêu người ta
mã-bán con-dây-tổ Tịnh-Vạn đi; còn những
quần áo ngọc ngà hơn 16 rương bèn phong
niệm lại biế. Hồi nghĩ vợ chồng an ai mấy năm,
nay tuy phân rẽ, song đã còn thương; hễ thấy
của thì nhớ người, nên chẳng nói thấy những
đồ trong rương bởi có ấy nên phong niệm lại
biế.

Thuở ấy quận Nam-Kinh có tên Ngô-Kiệt thì
đậu Tân-sĩ, vua phong Tri-huyện, sai ra nhiệm
lĩnh Quận-Đông huyện Hồ-Dương; khi đi ngang
qua huyện Táo-Dương, nghe đồn con gái
Vương-Ông nhan sắc đẹp đẽ lắm; bèn sắm lễ
vật vàng bạc cây mai đến mời. Vương-Ông mừng
muôn gã mà còn ngại bụng Hưng-Ca, bèn qua
nói cho Hưng-Ca hay. Hưng-Ca cũng bằng lòng
không đức chi cần trở. Đêm quan-huyện rước
nàng; thì Trương-hưng-Ca sai người đem 16
rương đồ đến thuyền quan-huyện mà cho Vương-
xảo-Nhi dặng làm của gái. Vương-xảo-Nhi cảm
ta chẳng cùng.

(sau sẽ tiếp theo.)

Rút trong Kim-cổ-Ký-quan-dịch ra.

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sãi.

Tài thọ luận.

(tiếp theo.)

Hơn mấy tháng này tài thọ luận vẫn lạnh, có
khí chứ lên bằng qui khách chớ cho khỏi nghĩ
rằng: lão Phan-công-Vô khi đã cỡi cóc rồi
hay sao; nên vẫn nói xam nữa.

Xin lỗi cùng chư quán tử chớ chấp, già đây
luy không tài kinh tế an ban chi đó, chớ từng
âu chi trường chuyên sự hảo tâm đái; quen rồi,
cho nên từ ông chủ bút nhứt-trinh Nông-cổ
cho xen vào mà luận về sự trồng cây trái, thì

già mắng lăm, có lẽ nào già dám bán đồ nhi
phê sự hay sao; nhưng vậy những có mây
tháng vẫn nói là tại các đê tổ ra sau này :
Già tánh hay nghị luận, bấy lâu nay ở theo quê
hương thường bị bạn đồng thời, ích học chê
bai rằng: giá không an phận: hể con người
sanh vừa đứng bậc tri thiên, thì lá lão già an
chỉ, có đầu già mà còn khí phách; cho nên từ
già luận biện vào nhật-trình đèn nay, cũng lóng
trông coi có ai nói như vậy hay không là một,
hai là từ lúc tháng mười một Annam đèn nay,
thoàn mắng lo ba công ruộng nhà cho trẻ nó
lăm, phần năm nay mưa muộn nước loi ngoi,
lại tuổi già cũng hay tron ề, vì vậy xin lời cũng
tôn bằng qui khách chớ trách chớ chê mà nhắc
rằng: mới xam đá cục lồi hay sao. Không lời
nào vẫn mà té chớ lết nói, họa là mạng trời
khí thế mới thôi. Già nghĩ thắm nhiều khi, dầu
ai không hảo tâm, hoặc người đồ hiển tặt năng
hoặc người ganh gổ, hoặc kẻ dâm dục mà nói
minh sự gì, minh cũng cứ trực đạo nhi hành;
nghĩ sự nghị luận này cũng không bắt được
tảng nghĩ chi mà phòng sự mặt ai chớ trách.
Trước tổ sự trẻ nãi cho chừ quân tử nhân quan;
nay tôi luận về sự trống gòn nghe chơi.
Các qui khách có ý nhắc lại mà coi, từ học
15, 20 năm này; gòn trong Nam-kỳ chúng ta,
sao mà bớt lán không thấy ai trống cho lán
như vậy. Nếu bỏ không trống sợ phải xai của
Cao-Mang chớ chẳng chơi. Như dao dè mà xai
của Cao-Mang, té ra vong bốn con gi.
Thiên hạ thế tình đời này hay xai ba quá lẽ,
năm thì muốn năm nệm dày cho tới hai ba tác
tây mới chịu, còn kẻ hăng sáng ích thấy trống
trắc những món dè dưng (như cây gòn đã nỏ
trên đây) cứ lo trống cây của dị quốc bốn kia
sang bốn họ mà ích gì. Ví dụ ai muốn nhân
dật mà trống cây xai non bộ, sao lại không
trống huỳnh cúc bạch mai đầu tôn đồng sáng
sóc cho đáng công.

(sau sẽ tiếp theo).

Bản-Gian, Phan-công-Võ, lão phu.

Tiền sử giáo phụ.

(tiếp theo)

Người hiền xem tướng, tôi tiến ai chẳng
xem biên;

Phôi hiệp tùy duyên, đầu gối chớ khoe răng
ngổ;
Em làm việc nhỏ, ba mươi đời chỉ dò xỏ
tròn kim;
Chị ngựa mặt lên, ba mươi kiếp áo trông chỉ
khởi cỏ;
Ngay mực tàu thì đau lòng gổ, cảm riêu dẹo
nơi dẹo nơi không;
Muôn-quá-quan phải nạp tiền đố, bất cá rộ
con còn con mắt;
Cơm đầu ăn nửa bữa, râu con sáu há đố
bất canh;
Rách khéo vá hơn lành, dạn con rạn nở nào
đốt áo;
Muôn lớn làm lão, lớn đầu dưới ngựa chớ
màng;
Có khôn có ngoan, khôn biết chèo xuôi mát
mái;
Thoàn dả có lái, chớ khá nghinh ngang;
Ngựa dả cầm cương, chẳng nên dục đất;
Sung ngái một lòng đã chất;
Bưởi bông mây giạ cũng the;
Lời phải trái biết nghe;
Chuyện tâm phào chớ học;
Cơm rá già mặt bụt;
Mắm muối dở lòng người;
Bác sống động tại người, cơm chẳng lán
canh chẳng ngon;
Đánh trống động vì chuông, phạt sao rằng
bản cũng nói;
Người dốt nát ồm tranh khoe dôi, hùm dữ
nở nich thịt con;
Kẻ xung gan bát bẻ đánh con, chống hiến
xỏ chơn vào mũi;
Mặt áo có qua đầu đầu khỏi, hổ mặt chống
mà thẹn đèn ai;
Đội nón rồi mở miệng mắc quai, khóc họ
ngươi cười ra nước mắt;
Việc nhà sau như trước, chước chỉ hơn
bằng cái chước hòa;
Ba đời người đèn ta, cái chi bấu cho băng
chữ nhân;
Chị trước em sau đừng ké né, câu tri phận
vì vinh;
Người đời của tạm phải phân minh, chữ
thị tôi bất hiệp;
Gái ba đóng có chống cũng đẹp, tay gói

phải lo gói cho êm, đầu áp phải lo đầu cho
âm, chớ lóm xòm lấp lửng mà thừa ư;
Cười ba ngày là vợ mới đưa, đức nời
phải lo nời cho chắc, tôi năm phải lo năm
cho êm, chớ chấu chấu sáng đèn mà sợ nóng;
Của chồng thì công vợ, tiền tài hay nghĩa
luyệt, lòng thu việc nghĩa chớ tây là;
Con người là cái ta, sanh đường cũng đạo
lóng, mắt cáo nửa trông dưng gắm ghé;
(sau sẽ tiếp theo.)
Nguyễn-dư-Hoài, kiều duet.

LỜI RAO

Kính lời cho chừ Qui-hữu rõ kể từ ngày
10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner
tức kêu là đường kinh Láp) số 95 97, sẽ mở
một tiệm bán xe máy, sửa xe máy, và sửa
các thứ máy như xi Nickel tốt. Có chụp hình
bán các món dưng theo cuộc chụp hình.
Buôn tôi dè cho Qui-hữu dưng khi muốn
kiến vỏ Chassis hay là lầy kiện ra.
Như ai muốn mua các món đồ chi hoặc
m về dưng hoặc dặng mà bán lại thì chừ
m cũng lán mà mua dùm. Bất kỳ món chi
có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được,
rồng kể công bao nhiêu.
Giá bán rẻ hơn các nơi vì đó đã mua s
chỗ làm gói thẳng qua. Có nhiều món sẽ
y theo giá bên Langsa.
Chừ tiệm sẽ lầy lòng vui mừng mà rước
ai Qui-khách nào muốn dưng mà thăm tiệm
dưng ta.
Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi
chúng ta sẽ lật dặt mà trả lời luôn
g phải gấn theo trong thơ một con niêm
chiêm.

Kính lời cho chừ quới hữu dặng hay
m RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường
STINAT số 142 bây giờ đã dời về ở
ong D'ORMAY số 59, có bán đủ các

thư thơ và tượng chữ nhỏ đã dịch ra chữ
quốc ngữ, ai muốn mua thì gói Mandat
và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gói
lập tức, và tôi tháng Novembre ai muốn
in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm
cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại
tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một
tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG
số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy
cũng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ
phụ tùng thuộc về xe máy nữa.
Những món sửa dặng là: xe máy hư,
máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt,
đồng hồ; còn máy nói và máy dờn thì
chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa,
vậy xin các quới hữu muốn mua hay là
sửa món chi thì xin gói dưng cho tôi và
viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội
lo và gói lập tức.

SƠN-LONG, tân hiệu.

CƯU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÊ SÔNG BẾN-TRÉ

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và
các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ, tượng,
truyện sử, cũng sách Minh-tám, Tử-thơ
chữ như có âm quốc-ngữ.
Bản đồ dưng nhà trường, như giấy trắng,
giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước,
ván ván....
Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.
Nội hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin
rước dưng nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết
công lao, sở phí không nài nhiều ít.
Nhà có may máy, may y phục tây và đồ
trắng Annam vải tốt, ai muốn dặt may tùy
thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.