

TUẦN BÁO
NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

96 - 150

02 - 7 - 1903

28 - 7 - 1904

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$ 00	là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là....	0 40
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Sách Sử ký Nam-việt đóng bia.....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.	0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5....	0 60
Thơ Trần-kim-Hải in lần thứ nhất.	0 25	Phong-hóa Điều-hành.....	0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu....	0 30	Tứ-Thơ cuốn nhì.....	1 60
Nhị-dộ-Mai, Tống-Tử mới thứ.....	0 30	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì	2 00
Chiêu-Quần công-hố.....	0 35	Conversation.....	0 70
Bạch-Viên.....	0 35	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Thơ Nam-ký.....	0 10	Vocabulaire Trương-Vinh-Ký.....	1 20
Tướng-Sơn-hậu-thứ bà giá.....	0 30	Miscellannée.....	1 40
Tướng Sơn-hậu 3 thứ nhập lại bán.	0 30	Cours d'Annamite.....	2 50
Chánh tà và Lục-súc.....	0 10	Cours gradué.....	2 50
Tướng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mãi cha người	
Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu		Bản quốc.....	1 \$ 00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai

NĂM-QUI-MÃO
(1903)

NGÀY LANGSA	THÁNG CHÍN LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BẢY ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG CHÍN LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BẢY ANNAM
1	Mardi.....	10	Thứ ba	17	Jeudi.....	26	Thứ năm
2	Mercredi.....	11	Thứ tư	18	Vendredi.....	27	Thứ sáu
3	Jeudi.....	12	Thứ năm	19	Samedi.....	28	Thứ bảy
4	Vendredi.....	13	Thứ sáu	20	DIMANCHE.....	29	CHUẢ NHỰT
5	Samedi.....	14	Thứ bảy				Tháng 8 ANNAM.
6	DIMANCHE.....	15	CHUẢ NHỰT.	21	Lundi.....	1	Thứ hai
7	Lundi.....	16	Thứ hai	22	Mardi.....	2	Thứ ba
8	Mardi.....	17	Thứ ba	23	Mercredi.....	3	Thứ tư
9	Mercredi.....	18	Thứ tư	24	Jeudi.....	4	Thứ năm
10	Jeudi.....	19	Thứ năm	25	Vendredi.....	5	Thứ sáu
11	Vendredi.....	20	Thứ sáu	26	Samedi.....	6	Thứ bảy
12	Samedi.....	21	Thứ bảy	27	DIMANCHE.....	7	CHUẢ NHỰT
13	DIMANCHE.....	22	CHUẢ NHỰT.	28	Lundi.....	8	Thứ hai
14	Lundi.....	23	Thứ hai	29	Mardi.....	9	Thứ ba
15	Mardi.....	24	Thứ ba	30	Mercredi.....	10	Thứ tư
16	Mercredi.....	25	Thứ tư				

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^{ie}.

Gérant CANAVAGGIO

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

<p>GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH</p> <p>Người bản quốc mỗi năm... 5 \$ 00 sáu tháng... 3. 00</p> <p>Tại Đông-dương</p> <p>Người Langsa cùng ngoại-quốc mỗi năm... 10 \$ 00 sáu tháng... 5. 00</p> <p>Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00</p>	<p>CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO</p> <p>CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH</p> <p>TỰ DŨ-THỨC</p> <p>ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.</p> <p>SAIGON.</p>	<p>ANNONGES</p> <p>1er Page le centimètre \$ 1 50</p> <p>2e Page le cent..... \$ 1 00</p> <p>3e Page le cent..... \$ 0 80</p> <p>4e Page le cent..... \$ 0 60</p>
---	--	---

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cầm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Thương cổ luận.

(tiếp theo)

Nếu muốn cho khỏi lộn và quên, thì mỗi khi nghĩ và tính đều chi, hoặc cách hùn dặng buôn vật gì; hoặc số vốn bao nhiêu; số lợi ước dặng bao nhiêu; mỗi ngày ước bao nhiêu, mỗi tháng bao nhiêu, cho đến mỗi

năm bao nhiêu. Trong khi tính đều nào, phải làm siêng biên tạm vô sổ, hay là vô giấy để chớ nhớ; một ngày nghĩ và tính một ít; thì những đều đã nghĩ và đã tính có nhựt ký, không-mất không lộn. Cứ vậy tính lời nữa; như trong bài trước lời đã chỉ cách nghĩ tính, bạc bòn bạc lợi, nếu biết bòn lợi rồi; thì tính lời; nghĩa là tính số tiền phải xai phí hao mòn trong một ngày bao nhiêu, người làm công từ lớn đến nhỏ, từ trên đến dưới; tiền nhà, tiền số sách, tiền ăn uống, tiền dẫu đèn, tiền dự định; nếu rõ số phải tiêu xai một ngày, ước dặng bao nhiêu; thì số một tháng và số một năm cũng dễ biết. Lúc tính phỏng tiền tiêu phí thành số bao nhiêu trong một tháng, hay là trong một năm; rồi đem trừ với số lợi đã phỏng trước đó; dặng xem coi số phí tiêu xai rồi; mà lời còn lại là bao

CVN 54

nhieu; số còn lại đây kêu là lợi hiện. Nếu dam số lợi hiện mà tính sánh với bạc bốn; nếu dặng bạc lời một phần, thì đều buôn đó lập dặng. (Một phần; nghĩa là trong một tháng một trăm đồng dặng lời một đồng). Xem coi; nếu số bạc hùn dặng mười muôn, thì lời một tháng dặng một ngàn; nếu số bốn dặng một trăm muôn; thì một tháng lợi một muôn đồng.

Người mà tính và nghĩ dặng dân đó, thì trong mười phần suy tính một có dặng một mà thôi; còn chín phần nghĩ nữa mới ra việc. Vậy cứ nhứt kỷ mấy đều đã tính rồi đó; cho khỏi quên và khỏi lộn, như lời tôi đã tỏ trước. Nhứt kỷ rồi thì tính tới nữa, tính cách nào cho khỏi sự gian lận, lộn xộn; ấy là tính cách sắp đặt cho phân minh, đều bán buôn cho có thứ tự. Muốn sắp đặt phân minh, bán buôn thứ tự; thì phải lập sổ bộ cho rành rành; đều nghị ước cho chắc chắn; người thì hành phải có thứ tự; (Lo tính như vậy thì người mà có hùn vào, có lo chi gian lận, khỏi sợ sự mó hớ).

Toan tính một mình, sắp đặt số bốn lợi, việc chi phí xong rồi, mỗi mỗi đều có nhứt kỷ vào giấy, để cho khỏi quên; rồi phải xét kiểm trong trí, coi hoặc nội thôn, hoặc nội lũng, hoặc nội hạt, ước chừng mấy người có dư vốn; ước phỏng thử mấy người hùn dặng mấy phần; một phần hùn bao nhiêu; tính tới nghĩ lui, xét xem cho tương tât; làm sao cho số phỏng ước dặng quá hơn bằng hai số bạc bốn mình đã định ước chừng. Ấy tục thường gọi là tính chưa hao; liệu bằng hai, sau may mới dặng còn một, thì dẫu sao, công việc ắt có lý phải thành.

Nhưng vậy mà xin một đều này; phải cho kỹ và cẩn thận: Lúc tính và nghĩ, cùng suy xét đều lợi hại, lý phải chăng, thì rằng mà lần lần, ngắm xem một mình mà thôi, chớ có tỏ với ai, dẫu anh em, dẫu vợ con, cùng bạn thiết, hỏi chớ có tỏ ra. Ấy là đều đại yếu sự trong việc lo tính. Bởi sao? Cũng bởi tính việc hùn hiệp buôn chung có nhiều đều tìm tâng cơ trí, nào khác chi đều tâm sự. Nếu mà bất cẩn, tỏ ra ý mình dặng lo tính cho kẻ khác biết thì

việc của mình lo làm dầy ắt trở ra lộn xộn, không có định ý cách nào nhằm, cách nào không nhằm. Vậy thì tính tới lo xa làm sao cho dặng? Bởi những cơ ấy, cho nên lâu nay không người lập dặng cuộc buôn cho lớn. Đều yêu sự này tôi sẽ cắt nghĩa ra bài sau.

Luong-dù-Thúc, Bên-tre.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, Rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nếp từ Lục-Tĩnh đến Cao-Mang và bán mỗi hạt Tham-biện, trong Lục-Tĩnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tốt, dặt rỗng Nếp mà thôi, dùng mà tẻ tự sạch sẽ, và uống thì rất mạnh mẽ; vì dặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bài nhì) dặng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nơi Saigon, số nhà và đường đã tỏ đó mà thương nghị, dặng hàng lãnh bài cho mà bán. (Rượu này có nhãn lưỡng-long.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Huyền-Đức như tư tưởng những lời Thủy-Kiên nói, nên thảo thức ngữ không dặng, đến lúc canh khuya bỗng nghe có người kêu cửa mà vào, rồi nghe Thủy-Kiên hỏi rằng: « Ngươn-Trực đi đâu vậy? » Huyền-Đức bèn ngồi dậy lên nghe; nghe người ấy đáp rằng: « Tôi nghe Lưu-Kiến-Thắng lãnh lãnh dữ dữ, muốn đến mà dẫu, lúc đến thấy va thì mới biết là có danh mà không thiệt, rõ là có người lãnh thì không biết dùng, còn có kẻ dừ cũng không trừ dặng, nên tôi đã làm thơ từ biệt và mà đến đây. » Thủy-Kiên nói: « Ông có tài

ương tá, phải chọn người mà phó, có chi lại nhẹ mình mà ra mất Lưu-Kiến-Thắng làm vậy, vả lại anh hùng bảo kiệt đã ở trước mắt mà ông chẳng biết sao? » Người ấy đáp rằng: « lời Tiên-sanh nói phải lắm. » Huyền-Đức nghe rồi cả mừng, mới nghĩ thầm rằng: « người này chắc là Phục-Long, Phụng-Sổ chỉ đây. » Muốn ra mà ra mất lại e thảo thứ.

Đội đèn sáng ra mới hỏi Thủy-Kiên rằng: « người đèn khi khuya ấy là ai vậy? » Thủy-Kiên nói: « ấy là anh em bạn của tôi. » Huyền-Đức xin ra mắt người ấy. Thủy-Kiên nói: « và muốn tìm mình chưa mà dẫu, nên đã đi rồi. » Huyền-Đức hỏi tên họ người ấy. Thủy-Kiên cười rằng: « tốt! tốt! Huyền-Đức tại hỏi: « Phục-Long, Phụng-Sổ là ai ở đâu? » Thủy-Kiên cứ vò tay cười nói: tốt! tốt! » Huyền-Đức này ni xin Thủy-Kiên ra mà giúp mình dặng chung phò Nhà-Hôn, Thủy-Kiên nói, « tôi ở chôn núi non, thông thả đã quen, lại chẳng kham chen gánh việc đời; cũng có người giỏi hơn tôi mười phần đèn giúp ông, ông phải rằng mà tìm. »

Lúc đang đàm luận, bỗng nghe ở ngoài người la ngựa hí, Tiểu-dông vào báo nói có một vị Tướng-quân dẫn mấy trăm quân đi thẳng đến nhà. Huyền-Đức thắp kính, liền mau ra xem, thì là Triệu-Vân. Huyền-Đức cả mừng. Vân xuống ngựa vào ra mắt và thưa rằng: « đêm hôm qua, tôi về huyện, tìm chẳng thấy Chúa-Công nên liền đem thăm dò đến đây, Chúa-Công phải về cho mau, sợ e có người đến đánh phá huyện mình chăng. » Huyền-Đức bèn từ giả Thủy-Kiên rồi lên ngựa với Triệu-Vân đồng về Tân-giã, đi dặng vài dặm, bỗng thấy có một đạo người ngựa kéo đến, xem ra là Văn-Trưởng với Đục-Đức, gặp nhau cả mừng. Huyền-Đức bèn thuật việc ngựa bay qua khỏi Đàng-khê, ai này lấy làm khen mừng, liền đem nhau về huyện rồi thương nghị với bọn Tôn-Cảng. Tôn-Cảng nói: « phải viết thơ mà tỏ việc ấy lại cho Kiên-Thắng hay. » Huyền-Đức nghe lời, bèn làm thơ sai Tôn-Cảng qua Kinh-Châu, Lưu-Biểu đòi vào hỏi rằng: « ta thỉnh Huyền-Đức qua Nương-dương phó hội, có sao lại bỏ tiệc mà trốn đi? » Tôn-Cảng dâng thơ lên,

rồi thuật hết việc Thái-Mạo lập mưu mà hại Huyền-Đức, may nhờ con ngựa bay qua Đàng-khê mới thoát khỏi dặng. » Biểu cả giận, bèn đòi Thái-Mạo vào mắng trách nặng nề; lại nói rằng: « người sao dám hại em ta. » bèn khiến dân Thái-Mạo ra chém đi. Thái-phu-Nhơn ra khóc lóc lấy câu mới khỏi. Biểu giận chưa ngu; Tôn-Cảng thưa rằng: « nếu giết Thái-Mạo, e Hoàng-Thúc ở đây chẳng yên. » Biểu bèn mắng trách Thái-Mạo rồi tha đi, rồi sai con lớn là Lưu-Kỳ đi với Tôn-Cảng qua bên Huyền-Đức mà tạ tội. Kỳ lãnh mạng qua Tân-giã; Huyền-Đức rước vào, bày tiệc đãi dặt, rượu vừa xoàn Lưu-Kỳ bỗng liến sa nước mắt. Huyền-Đức hỏi duyên cớ. Lưu-Kỳ đáp rằng: « mẹ ghê là Thái-Thị, thường hay toan mưu mà hại cháu, cháu không biết kê chỉ cho khỏi họa, xin chú chỉ bảo. » Huyền-Đức dạy phải ở chớ hết lòng thảo, thời tự nhiên vô sự.

Ngày thứ Lưu-Kỳ khóc lạy từ Huyền-Đức mà về; Huyền-Đức coi ngựa đưa Lưu-Kỳ ra khỏi thành, nhưn chỉ con ngựa mà nói với Lưu-Kỳ rằng: « nếu không nhờ có con ngựa này thì chú đã về chín suối rồi. » Lưu-Kỳ thưa rằng: « chẳng phải là nhờ sức ngựa, ấy là phúc của chú đó. » nói rồi rung rung nước mắt từ biệt mà đi. Huyền-Đức quày ngựa về thành, bỗng thấy một người bạch khăn đen mặc áo vải và ca và đi đến.

Huyền-Đức nghe ca mới nghĩ thầm rằng: « người này chắc là Phục-Long hay là Phụng-Sổ của Thủy-Kiên nói với ta đây. » bèn xuống ngựa ra mắt, rồi mời vào nhà, hỏi thăm tên họ; người ấy đáp rằng: « tôi là người ở Đình-thượng, họ Đôn tên Phước, nghề ông hay chiêu biễn nạp sí đã lâu, muốn đến mà dẫu, song chưa tìm đến, nên và đi và ca nơi chợ dặng ghé lòng ông đó mà thôi. » Huyền-Đức cả mừng, dặt làm tiệc Thượng-tân. Đôn-Phước nói: « tôi mới thấy con ngựa của ông xin cho tôi coi lại. » Huyền-Đức dạy cỡi yên lạc rồi giặc ra cho Đôn-Phước xem. Đôn-Phước xem rồi nói rằng: « ấy gọi là ngựa Địch-lô, tuy thiệt là Thiên-lý-mã song là ngựa

sát chủ, chẳng nên cỏi. » Huyền Đức nói : « đã có rồi ; » Bèn thuật việc bay khỏi Đàng-khê lại. Phước nói : « ấy là cứu chủ chớ không phải sát chủ, nhưng vậy nó cũng phải hại một chủ ; song tôi có một phép trừ dặng. » Huyền-Đức nói : « phép trừ ra thế nào ? » Đơn-Phước nói : « ông có người nào cứu oán chi thì đem mà cho người ấy đi, đợi nó hại người ấy rồi sẽ cỏi, thì khỏi sự chi bắt. » Huyền-Đức nghe nói biến sắc mà nói rằng : « ông mới đến mà không lấy chánh đạo dạy tôi, lại đem những điều lợi kỉ tổn hơn mà dạy, thiệt tôi chẳng dám vàng. » Đơn-Phước cười mà tạ rằng : « nghe ông nhận đưc thưở nay, song chưa biết chắc nên tôi thử ông đó. » Huyền-Đức cũng cải dung đứng dậy mà tạ rằng : « tôi có hơn đưc chi, nhờ tiên sanh dạy bảo. » Phước nói : « tôi từ Địch-thượng đến đây, nghe dân Tân-giã ca rằng : « Tân-giã Mục, Lưu-hoàn-Thức, tự dáo thủ, dân phong tục (1). » Thì cũng đủ mà thấy sự hơn đưc của ông rải khắp thiên hạ. » Huyền-Đức bèn phong Đơn-Phước làm Quân-sư điều khiển binh mã.

(sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO.

(1) Nghĩa là : quan Mục dáo Tân-giã là Lưu-hoàn-Thức, từ đến đây, dân no đủ.

Công vụ

Vi lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 19 Aout 1903 :

Hà-mỹ-Boi, là Cai-tổng hạng ba, tổng Kiên-tượng, hạt Rạch-giá, phải bị cách chức.

Vi lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 21 Aout 1903 :

Nguyễn-văn-Giáp, lãnh cấp bằng làm Phó-tổng hạng nhì, tổng An-ninh-hạ, hạt Tân-an, thế cho Huỳnh-khách-Minh, lên chức Cai-tổng.

Vi lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 21 Aout 1903 :

Phạm-quan-Huy, là Phó-tổng hạng nhất, tổng Định-an, lãnh cấp bằng làm Cai-tổng hạng ba, tại tổng ấy, thế cho Võ-văn-Thiên, bị bãi dịnh.

Vi lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 22 Aout 1903 :

Ông Trương-vinh-Thê, là Tri-phủ hạng nhì tại hạt Vĩnh-long, nay đổi đi giúp việc từng quan Tham-biện Mỹ-tho.

Ông Trần-văn-Thiệt, là Tri phủ hạng nhì tại hạt Long-xuyên, nay đổi đi giúp việc từng quan Tham biện Hà-tiên.

Vi lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 22 Aout 1903 :

Ông Trần-văn-Phan, là chánh quản lĩnh cơ nhì hạng, nay mảng kỳ nghỉ, phải bỏ đi giúp việc từng quan Tham-biện Gò-công.

Vi lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 23 Aout 1903 :

Huỳnh-long-Hàng, dặng phục chức lại làm thông ngôn học tập tại sở Hòa-dó.

Đường đi từ Tay-ninh

lên danh núi Bà-den tục kêu Điện-bà.

tiếp theo

Lần lần rõ thấy lần đi, Tang diên thương hải có y như lời.

Chẳng qua cuộc thế đời đời, Cho nên trường xuôi đời đời khác nhau.

Trước này có suối Bò chau, Chẳng hay ai lấy tích nào đặt tên.

Hay là khúc vắn phía trên, Thứ chim bạc má rập-rến la kêu.

Cho nên có đó mà nều, Bò chau lên nọ đặt đều suối kia. Lời truyền miệng thế như hĩa, Lười không xuong nói trất tria hiệu sáu.

Từ đây cho tới suối đầu, Váng cao cội lớn chực bầu dơi bên.

Ai ai qua lại lâu bền, Nhờ ông Đột-Hạnh bắt nên cái cầu.

Tên cầu Đột-Hạnh bấy lâu, Dưới chơn cá lội trên đầu phủ che.

Rõ nhìn suối nước trong ve, Rao rao tiếng chảy lóng nghe tiêu thiếu,

Tàng de sao, sên bày nhiều, Dấu chen đứng chậi rất nhiều cây ngay.

Khá khen tiếng nói cũng hay, Suối đầu ai khéo đặt bày eo le.

Tường đây trông trải ai dè, Chông gai còn lứt trường tre mây hời.

Gió tuông hoảng hoại nhánh chới, Trời cao tưới nước lá chới vung phân.

Nghinh ngan rất choan đặt dân, Y suông cao vượt mây lần ngã ngan.

Cho nên lập ngõ chặn dặng, Ra tay đồn phát sạch tang gai chòm.

Lóng nghe hơi hét tiếng om, Đường như đọng thú ra dòm vồn không.

Rộng bày đường cả minh mông, Lối đây ruộng rầy deo trồng nghinh ngan.

Ruộng này đứng bộ có làng, Chia riêng Phước-hội ranh ngan suối đầu.

Ngó lên phía bắc khúc đầu, Xóm tên Bầy-trại đã lâu đời truyền.

Từ đây cuộc đất cung liến, Ruộng nương nhà cửa đồng miếng dã thôn.

Bên kia ngọn suối chảy đôn, Bầy lâu miệng thế tiếng đồn Chùa-trung.

Trên cao dưới thấp là lung, Chùa xen cật, giữa không cùng lịch xinh.

Có người hương khói giữ gìn, Ba căn lợp ngói rộng thình tư bề.

Cật chung hai nóc gấn kể, Nhà cầu qua lại bộn bề vách phen.

Đặt vườn cam quít khắp bên, Xem ra thế cũng dặng bên chẳng chơi.

Bò xe lên ruộng nghỉ ngơi, Nhiều người lở bước ngụ nơi am này.

Bao nhiêu lời thiệt nỗi ngay, Dầu ai đèn cũng kính rầy dầu nhan;

Khách lạ mặc lúc rảnh rang, Gặp đây thời cũng chàng rảnh rừ nhau.

Leo lên đá mặt lác đầu, Vương còn kêu hỏi đoạn sáu cặng nguyên.

Trên huyện võ dưới huỳnh tiến, Gió reo nước chảy tranh huyện khay trên.

Phỉ lồng dưới nước trên kiêu, Chồm chào mừng rỡ dập diều rừ ren.

Đôi bên trác gỗ đua chen, Nhiều cây ngọn bích nhánh xen bông vàng.

Tới đây tạm chôn nghỉ an, Quét thanh buổi bậm thạch bàn leo lên.

Chẳng bằng ngồi lại một bên, Cùng nhau hòa thuận dưới trên vui vầy.

Cao lương vật thực sắp dày, Cá lóm chả gói liếc bày xinh xan.

Rượu trà ai này xoàn xoàn, Rồi đây lại dặt một đoàn xuống khe.

Đợt dài nước lóng trong ve, Cá xao xiên lội các khe rơi vàng.

Bây giờ trong dạ vững an, Vắng nghe lá động rộn ràng lo áy.

Trở ra thấy lũ mồi hấu, Đuôi răng ai biều đón hấu làm chi.

Bởi bây chẳng có lẽ nghi, Trẻ già nào biết tồn ty như người.

Từ đây cách đất xa trời, Càng cao càng lớn đời đời vượt lên.

Ngàn muôn năm thế chất bền, Đập xây bờ cỏi dứt nên đá xanh.

Chập chông lợp đá lợp ranh, Tư bề đường thế lập thành cật dịnh.

Lấn theo mây khúc đường chính, Mối mẽ hai gói gập ghinh đá rung.

Cật chen đứng rất lạ lung, Gốc k ông có đất bích bùng đá che.

Đưa xuân lại muốn rước hê, Xa nghe đến dổi dọng ve vẫn giải.

Lời xen mây sợi bày gai, Lỡ xen tre, trúc, mít-nải lá buồn.

Rào xem khắp đủ mọi nguồn, Chả là, mặc cật, cao buông trở xây.

Trở trâu ai khéo đặt bày, Thau lều, chum gói, rảng bay, ở rống.

Gắm thay sự bởi hóa công,
Thập sản dự trừ khoán phòng kim ngân.
Trèo leo vọi vọi mây tầng,
Vừa trông thấy miếu giữa chừng cát ngàn.
Thưa thưa ngôi lợp một gian,
Sơn quán để chữ Hồ lang tặng vì.
Đầu ai lên xuống chỗ nỉ,
Ghé vào nlan khói lẻ nghi theo thường.
Có nhiều kẻ gặp trâm Hương.
Kỳ nam, nương gốc thọ tặng thiêu chi.
Cây có lỗi đứng loạn bì,
Ngọc lạnh án đá may khi ai tưởng.
Vượng chuyển trao thầy để thương,
Công hầu bảy nhảy rộn ràng rước đưa.
Đền đây thời cũng thừa ưa,
Trèo lên một mỗi nghĩ vừa nghe chuông.
Lần lên cảnh thấy luôn tuồng,
Khác chi thang bát nổi luôn mây trên.
Sắp xây như thế đắp nền.
Chúa tỏ lợp ngôi nóc bên ba gian.

(sau sẽ tiếp theo.)

Tây-ninh, Thông-sự: Tô-n-ọc-D-ông, phụng diễn

Nhị thập tứ hiệu thi.

(tiếp theo)

CHÂU. 5 — Trì-Lộ hiệu thi.

Vì thân đội gạo lúc cơ hàng,
Trì-Lộ ăn rau chẳng chút than;
Phỉ dạ vầy vui khi khôn khó,
Đau lòng hiệu: quạnh lúc giàu sang.
Ngâm câu: cục dục sáu thêm thắm,
Vịnh chữ: củ lao lụy lại càng;
Cốc đọng song toàn như thuở trước,
Một ngày sum hiệp đáng ngàn vàng.

Tục điệu

Đau lòng Trì-Lộ vô cùng,
Vầy vui cam chỉ thung dung mọi năm.

CHÂU. 6 — Lão-Lai từ hiệu thi.

Lão-Lai bảy chục ở đời Châu,
Từ-Hiệu khăn khăn giữ việc đầu;
Tần thực thung-dương tìm vật quý,
Đường sanh huyền thất lăm phương mầu.
Ơn sâu nghĩa nặng hăng lo đáp,
Lộc cả quyền cao chẳng mộ cầu;
Nhớ tuổi song thân mừng lại sợ,
Mừng mừng sợ sợ, sợ càng âu.

Tục điệu

Lão-Lai tuổi đã bảy mươi,
Học đời trẻ bé cha vui mẹ cười.

CHÂU. 7 — Viêm-Tử tánh hiệu thi.

Sửa hư Viêm-Tử ước ngày đêm,
Hầu nhỏ song thân mắt dạng êm;
Đội lột nai con ra sức kiềm,
Theo chơn lộc mẹ gần công tìm.
Nhận lăm người dữ toan làm hại,
Thủ thiết trẻ lành đứng thoát nghiêm.
Từ-Hiệu rõ lòng càng cảm mến,
Bản sẵn cho-sửa tặng khen thêm.

Tục điệu

Sửa hư Viêm-Tử lo tìm,
Mẹ cha nhỏ, ường, mắt em bình lành.

HỚN 8 — Đông-Vĩnh hiệu thi.

Hón xưa Đông-Vĩnh lúc lừng danh,
Đệt mườn tông thân chớ nệ công;
Phận trẻ phọc nhần chi quản dạ,
Phách già âm cứng mới an lòng.
Nhà nghèo con thảo đời biêu lạng,
Nước loạn tôi ngay thể ngợi phong;
Từ-Hiệu vẹn-tuyên-trời cảm động,
Cho tiên giúp gỡ nợ nần xong.

Tục điệu

Lành tiên đệt mườn tông thân,
Tiền nga cảm động giáng trần giúp công.

Trần-Duy-Thanh

LỜI RAO

Kính lời cho chư quới hữu dặng hay
tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường
CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở
đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các
thứ thơ và tướng chữ nhỏ đã dịch ra chữ
quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat
và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi
lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn
in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm
cho trong tháng đó thì có máy in rồi, lại
tiêm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một
tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG
số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy
cũng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ
phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư,
máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt,
đồng hồ; còn máy nói và máy đôn thì
chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa,
vậy xin các quới hữu muốn mua hay là
sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và
viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội
lo và gởi lập tức.

Nay kính

SƠN-LONG, tân hiệu.

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn,
đường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan, qui-khách
dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có
bán rượu ngon ngọt bỏ mát đủ, và có cơm
lấy mới ngày hai buổi, đồ xoi dùng sạch
sẽ ngon béo, vị vắn đúng mực, như nhà
hàng của người Langsa; lại có dăm đó ngon
khéo trong ngày thì năm và thứ bảy mỗi
tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh
ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1, \$ 40
Giá 15 cachets 15 00
Dùng trọn tháng 50 00
Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho
hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.
Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng
mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và
quí khách muốn Yên ấm, xin tỏ trước dặng
sửa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3. \$ 00
Còn Tôn-Viên qui-khách muốn dặt, hoặc bánh
ngon, hoặc tiệc dâm cưới, tân gia chi, xin đến
tôi dùng giá rẻ và đồ ngon. Sáu bát tôi kính
xin chư vị doái chút tình mến với tôi, là người
bón-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy
đến tôi thì cảm ơn lăm. NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của-quan Phó-Sứ Nam-kỳ.

Ngày 26 Aout 1903.

GIÁ LÚA GẠO	VĨNH-LONG		
	VĨNH-LONG	GÒ-CÔNG	PHI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 63 kilos, chở đến nhà máy.....	3 \$ 60	3 \$ 60	3 \$ 60
Gạo lức nhà máy mỗi tạ (34 cân hay là 60 kilos)	5 Phần thóc trong 1 lăm		
700.....	10		
Vào bao sắn, khối thuế.....	15		
	20		
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo dầu sáng và tối xâu.		

CỦU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÊ SÔNG BÊN-TRÉ

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và
các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ, tướng,
truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ
chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng,
giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước,
vân vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tử-sắc.

Nội hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin
rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết
công lao, số phí không nài nhiều ft.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ
trắng Annam vải tốt, ai muốn dặt may tùy
thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$ 00	Sử-ký Đê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là....	0 40
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Sách Sử ký Nam-việt đóng bìa.....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.....	0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... ..	0 60
Thơ Trần-kim-Hải in lần thứ nhất.....	0 25	Phong-hóa Điều-bành.....	0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu... ..	0 30	Tứ-Thơ cuốn nhĩ.....	1 60
Nhị-dộ-Mai.....	0 30	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhĩ	2 00
Phủ-Kiểu (3 ^e édition).....	0 20	Conversation.....	0 70
Thơ Tổng-Từ.....	0 30	Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Chiêu-Quần công-hố.....	0 35	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỳ.....	1 20
Bạch-Viên.....	0 35	Miscellannée.....	1 40
Thơ Nam-kỳ.....	0 10	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Cours gradué.....	2 50
Tướng Sơn-hậu 3 thứ nhập lại bán.....	0 50	Thức kiểu vẽ sự thi hành án lý về việc hình	
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Bổn quốc.....	1 \$ 00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUI-MÃO
(1903)

NGÀY LANGSA	THÁNG CHÍN LANGSA *	NGÀY ANNAM	THÁNG BẢY ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG CHÍN LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BẢY ANNAM
1	Mardi.....	10	Thứ ba	17	Jeudi.....	26	Thứ năm
2	Mercredi.....	11	Thứ tư	18	Vendredi.....	27	Thứ sáu
3	Jeudi.....	12	Thứ năm	19	Samedi.....	28	Thứ bảy
4	Vendredi.....	13	Thứ sáu	20	DIMANCHE.....	29	CHŨA NHỰT
5	Samedi.....	14	Thứ bảy				Tháng 8 Annam.
6	DIMANCHE.....	15	CHŨA NHỰT	21	Lundi.....	1	Thứ hai
7	Lundi.....	16	Thứ hai	22	Mardi.....	2	Thứ ba
8	Mardi.....	17	Thứ ba	23	Mercredi.....	3	Thứ tư
9	Mercredi.....	18	Thứ tư	24	Jeudi.....	4	Thứ năm
10	Jeudi.....	19	Thứ năm	25	Vendredi.....	5	Thứ sáu
11	Vendredi.....	20	Thứ sáu	26	Samedi.....	6	Thứ bảy
12	Samedi.....	21	Thứ bảy	27	DIMANCHE.....	7	CHŨA NHỰT
13	DIMANCHE.....	22	CHŨA NHỰT	28	Lundi.....	8	Thứ hai
14	Lundi.....	23	Thứ hai	29	Mardi.....	9	Thứ ba
15	Mardi.....	24	Thứ ba	30	Mercredi.....	10	Thứ tư
16	Mercredi.....	25	Thứ tư				

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE
MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY TH

<p>GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH</p> <p>Người bản quốc một năm... 5 \$ 00 sáu tháng... 3 00</p> <p>Tại Đông-dương</p> <p>Người Langsa cùng ngoại-quốc một năm... 10 \$ 00 sáu tháng... 5 00</p> <p>Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00</p>	<p>CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO</p> <p>CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH</p> <p>Tự Dủ-Thức</p> <p>ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.</p> <p>SAIGON.</p>	<p>ANNONCES</p> <p>1^{er} Page le centimètre. \$ 1.50</p> <p>2^e Page le cent..... \$ 1 00</p> <p>3^e Page le cent..... \$ 0 80</p> <p>4^e Page le cent..... \$ 0 60</p>
---	--	--

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bón-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cảm không ai dựng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dựng.

Thương cổ luận.

(tiếp theo)

Cách nghĩ nghĩ linh toán, dựng lập hùn hiệp buôn bán, xét cho kỹ, thì cũng chẳng khác chi cách bày biện ý khéo trí khôn mà lập máy kia máy nọ, dựng đỡ bởi sức người, việc mau mà

ít tốn, ít nhọc mà lợi nhiều. Thiệt cũng khó, nhưng biết thế và chi bên phần mỗi, một ngày tìm một ít, thì nhiều ngày tìm dựng nhiều; xem coi, có phải là chi quyết lòng bền, đầu khổ sao cũng làm dựng. Bởi vậy có câu: «Thế thượng vô nang sự, nhơn tâm tự bất kiên.» Nghĩa là: «Trên đời không việc khó, tại người lòng chẳng bền.»

Chẳng những một lòng bền quyết chí, biết thế phần hoái mà thôi, mà lại phải biết cho rõ việc yêu sự, là chỗ tôi đã tỏ sơ trong bài trước. Nghĩa là: trong lúc đang tính toán nghĩ nghĩ, sắp đặt trong tri, và nhựt ký mỗi đều của mình đã nghĩ, thì chớ khà tỏ ra cho ai hay, dầu vợ con, bạn hữu anh em chi, cũng chẳng nên cho biết các của mình đang tính mà chưa thành; bởi vì sợ rồi rầm rộ; xôn trí mình, thì cách thế Giang Minh này phải

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, Rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nếp từ Lục-Tĩnh đến Cao-Mang và bán mỗi hạt Tham-biện, trong Lục-Tĩnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chú vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiết tốt, dặt rông Nếp mà thôi, dùng mà tề tự sạch sẽ, và uống thì rất mạnh mẽ; vì dặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bãi nhì) dặng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nơi Saigon, số nhà và đường đã tỏ đó mà thương nghị, dặng hàng lãnh bài cho mà bán. (Rượu này có nhân lưỡng-long.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Tào-Thảo từ ở Kỳ-châu về Hứa-xương, thường có ý thù đoạt đất Kinh-châu; nên sai Tào-Nhơn, Lý-Điện với bọn Lữ-Quảng, Lữ-Tường lãnh binh ba muôn đón nơi Phần-Thành dặng đón hành đất Kinh-nhơn.

Lúc ấy Lữ-Quảng với Lữ-Tường bầm với Tào-Nhơn rằng: « nay Lưu-Bị đón binh nơi Tân-giã, chiêu binh mãi mã chưa có đón lương, thì là chí chẳng vừa, phải trừ cho sớm; và hai anh em tôi từ về đầu Thừa-Tướng đến nay chưa có chút công chi, xin cho anh em tôi lãnh năm ngàn binh rông ra lấy đầu Lưu-Bị về dâng cho Thừa-Tướng. » Tào-Nhơn cả mừng bên diêm năm ngàn binh cho anh em họ Lữ qua đánh Tân-giã. Quân thám thỉnh về báo với Huyền-Đức; Huyền-Đức bên thỉnh Đôn-Phước thương nghị, Đôn-Phước nói: « nếu có binh giặc đến, thì chớ nên dè cho nó vào tới bờ cõi, phải khiêu Quang-Công dẫn một đạo binh ra phía tả chặn dặng giữa; Trương-Phi dẫn một đạo binh ra phía hữu chặn đánh phía sau còn Chứa-Công thì dẫn

(sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DŨ-THỨC Bèn-tre.

Triệu-Vân đem binh ra đón đánh phía trước, thì giặc ất tan. » Huyền-Đức y theo lời, bèn sai Quang, Trương hai người đi rồi mình với bọn Đôn-Phước, Triệu-Vân dẫn hai ngàn người, ngựa, ra thành ngăn đánh; đi dặng vài dặm, liền thấy phía sau núi bụi bay lập dáu, Lữ-Quảng, Lữ-Tường dẫn binh vừa đến; hai bên nhận binh xong, Huyền-Đức ra ngựa kêu lớn rằng: « mi là người chi, mà dám xâm phạm bờ cõi ta? » Lữ-Quảng ra ngựa đáp rằng: « ta là Đại-tướng Lữ-Quảng, vắng mạng Thừa-Tướng đến bắt người. » Huyền-Đức cả giận, khiến Triệu-Vân ra ngựa; hai tướng đánh nhau chẳng dặng vài hiệp, Triệu-Vân đâm một thương, Lữ-Quảng nhào xuống ngựa, Huyền-Đức xua binh vừa giết, Lữ-Tường ngăn trở không nổi, rút binh bỏ chạy; lúc đang chạy, bên đàng có một đạo binh xông ra, là Quang-vân-Trương lừa giết một trận; Lữ-Tường binh hao hết nửa, cuốn vó chạy dài chạy chẳng dặng mười dặm, lại có một đạo binh xông ra chặn đàng, làm dáu một tướng huoi xà-màu hét lớn lên rằng: « Trương-Dực-Đức đón đây? » liền thẳng đến đánh Lữ-Tường, Lữ-Tường chẳng kịp trở tay, bị Trương-Phi đâm một xà-màu năm ngày cần cuộc, còn bao nhiêu binh tướng vô tan chạy trốn rảo. Huyền-Đức hiệp binh đuổi theo, bắt dặng hơn nửa, rồi thâu binh về Tân-giã, tướng dái Đôn-Phước, khao thưởng quân sĩ. Nói về binh thua chạy về ra mắt Tào-Nhơn, nói hai anh em họ Lữ bị giết, quân sĩ bị bắt rất nhiều; Tào-Nhơn cả kinh; bên thương nghị với Lý-Điện. Điện nói: « bởi hai tướng ấy khi giặc lâm nên mới thác, nay phải áp binh đứng đánh, dặng bầm báo cho Thừa-Tướng hay dẫn đại binh ra đây mà trừ giết mới xong, ấy là chước hay. » Nhơn nói: « không phải, nay hai tướng đã thác, lại hao binh hết nhiều, cái cửu ấy chẳng lẽ chẳng trả, nghi thành Tân-giã cũng như viên đạn, có chi mà phải nhọc Thừa-Tướng đi binh. » Lý-Điện nói: « Lưu-Bị là tay nhơn kiệt, chẳng nên khinh dè. » Nhơn nói: « ông sao nhát lắm vậy? » Điện nói: « phép binh có nói rằng: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tôi không phải nhát, e vì đánh không thắng

dặng. » Tào-Nhơn giận nói: « ông muốn ở hai lòng sao, tôi sẽ đi bắt sông Lưu-Bị bầy giờ. » Điện nói: « nếu Trương-Quân đi, thì tôi giữ Phần-Thành. » Nhơn nói: nếu người chẳng chịu đi, thì quả là muốn hai lòng. » Cực chẳng đã Lý-Điện phải hiệp với Tào-Nhơn diêm binh hai muôn năm ngàn, độ qua sông, kéo thẳng đến Tân-giã.

Muốn biết hơn thua thế nào, và nghe bài sau phần dái.

HỒI THỨ BA MƯƠI SÁU.
Huyền-Đức dụng kế đoạt Phần-thành, Nguơn-Trực lên ngựa tiêng Gia-Các.

Nói về Tào-Nhơn giận lắm, bèn kéo hết binh của mình suốt đêm qua sông, ý muốn đập nhàu thành Tân-giã.

Nói về Đôn-Phước thẳng trận về Tân-giã mới nói với Huyền-Đức rằng: « Tào-Nhơn đón binh nơi Phần-thành, hề nghe hai tướng bị giết ất cứ đại binh qua đây. » Huyền-Đức nói: « nếu như vậy thì liệu thế nào mà đánh? » Phước nói: « nếu chúng nó kéo hết binh đến đây, thì Phần-thành bỏ trống, phải nhơn dèp mà đoạt luôn đi. » Huyền-Đức hỏi kè. » Phước kể tai nói nhỏ rằng: « như vậy, như vậy. » Huyền-Đức cả mừng, dự bị trước đã xong. Bỗng báo nói Tào-Nhơn dẫn đại binh đã qua sông rồi. Đôn-Phước nói: quả chẳng khỏi như lời ta liệu trước: » bèn thỉnh Huyền-Đức đem binh ra cự; hai bên giáp trận, Triệu-Vân ra ngựa, bên kia Tào-Nhơn Lý-Điện xông ra đánh với Triệu-Vân, đánh chừng mười mây hiệp; Lý-Điện liệu đánh không lại, quấy ngựa thoác chạy; Văn-giục ngựa đuổi theo, binh bên kia bắn giết hai bên bên thâu binh về trại. Lý-Điện về ra mắt Tào-Nhơn nói: « binh họ rông mạnh, chẳng nên khinh đánh chỉ bằng về Phần-thành. » Tào-Nhơn giận nói: « lúc chưa ra binh thì người đã làm cho rồi lòng quân ta, nay lại nhườn trận, tội dặng chém đầu. » bèn nạt quân đao phủ đem Lý-Điện ra chém. Chúng tướng khuyến giải hết sức mới khỏi; rồi khiến Lý-Điện dặn binh đi sau, Tào-Nhơn dẫn binh đi trước. Ngày thứ giục trông lẫn binh ra đến nơi mới lập một

trận, rồi khiến người hỏi Huyền-Đức rằng: « Có biết trận ta chăng? » Đôn-Phước lên chỗ cao xem một hồi, rồi gọi Huyền-Đức rằng: « ày gọi là trận Bắc-môn-kim-tử; bắc-môn là: Hưu, sanh, thương, đồ, kiên, tử, kinh, khai; như cứ cửa sanh, cửa kiên, cửa khai mà vào thì tốt; nếu nhờ cửa thương, cửa kinh, cửa hưu mà vào, thì bị thương, còn vào cửa đồ cửa tử thì ắt thác; nay trận Bắc-môn tuy lập ra tế chính, song cửa giữa thiếu người chủ trì; nếu cứ phía góc Đông-Nam là cửa Sanh-môn mà đánh vào, rồi qua phía chánh Tây là cửa Kiên-môn mà ra thì trận ấy phải hư. » Huyền-Đức truyền cho quân sĩ hàng ngũ nghiêm chỉnh, rồi khiến Triệu-Vân dẫn năm trăm quân cứ phía Đông-Nam áp vào, rồi vòng qua phía Tây mà ra. Triệu-Vân lãnh mạng hươu thương giục ngựa dẫn binh cứ góc phía Đông-Nam là hét đánh vào, Tào-Nhơn chạy qua phía Bắc, Triệu-Vân chẳng theo, cứ xông ra phía Tây, rồi lại cứ phía Tây đánh vòng qua phía Đông-Nam, binh Tào-Nhơn cả loạn; Huyền-Đức xua binh vừa giết, binh Tào cả thua chạy ráo. Đôn-Phước chẳng cho đuổi theo, thâu quân về thành. Nói về Tào-Nhơn thua rồi một trận, mới tin lời Lý-Điền, bèn thỉnh Lý-Điền thương nghị, lại nói: « trong quân Lưu-Bị ắt có kẻ hay, nên trận ta mới bị phá. » Lý-Điền nói: « binh ta tuy ở đây, chứ tôi thiệt lo cho Phần-thành lắm. » Tào-Nhơn nói: « đêm nay đi cướp trại, như dựng thẳng thì lập kế khác, bằng thua thì lui binh về Phần-thành. » Lý-Điền nói: « Huyền-Đức ắt có dự bị. » Nhơn nói: « nếu hay nghi như vậy, thì dụng binh sao đáng. » bèn chẳng nghe lời Lý-Điền, mình dẫn binh đi trước khiến Lý-Điền đi sau làm hậu ứng.

(sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO.

Công vụ

Vi lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 3 Septembre 1903:

Nguyễn-phủ-Nhuận, lãnh cấp băng làm Phó-tổng hạng nhì, tổng Bình-phủ, hạt Vĩnh-long, thê cho Nguyễn-văn-Hội, lên chức Cai-tổng.

Vi lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 3 Septembre 1903:

Đỗ-thời-Van, là Thương-biện thí-sai tại kho bạc Nam-kỳ, bị truất bốn ngày lương, vì làm việc không dặng từ tề.

Vi lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 3 Septembre 1903:

Nguyễn-văn-Khuyết, là thông-ngôn thí sai hạng nhất, tại sở họa-đồ, phải bãi dịch, kể từ ngày 25 Aout 1903 vì thi.

Vi lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 3 Septembre 1903:

Lai-văn-Ngay, là đội lính cơ nhì hạng, tại hạt Bền-tre, bị cách chức bởi tánh hạnh lương lạng.

Vi lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 4 Septembre 1903:

Nguyễn-văn-Khuê, là đội lính cơ hạng nhì, tại hạt Mỹ-tho, phải sục chức xuống làm Cai hạng nhất, vì trẻ nãi công việc.

Vi lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 4 Septembre 1903:

Tên Mộc, Phó-tổng nhì hạng, tại tổng Bang-chrum, hạt Tây-ninh, lãnh cấp băng làm Cai tổng hạng ba tại tổng ấy, thê cho tên Srang, bị cách chức.

Tên Nguon, lãnh cấp băng làm Phó-tổng hạng nhì, tại tổng Bang-chrum hạt Tây-ninh, thê cho tên Mộc, lên chức Cai-tổng.

Vi lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 5 Septembre 1903:

Huỳnh-văn-Lưu là Cai-tổng hạng ba tại tổng Dương-Minh hạt Chợ-lớn, dặng phục nguyên chức lại.

Vi lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 7 Septembre 1903:

Tên Hul, là Cai-tổng hạng ba tại tổng Thành-tâm, hạt Châu-dộc dặng phép thôi y như lời xin.

Tên Yel hay là Yen. Phó-tổng hạng nhất, tại tổng Thành-Tâm hạt Châu-dộc, lãnh cấp băng làm Cai-tổng hạng ba tại tổng ấy, thê cho tên Hul, xin thôi.

Đường đi từ Tây-ninh

lên danh núi Bà-den tục kêu Điện-bà.

tiếp theo.

Ngồi trên sắn ghê sắn bàn,
Thờ chung cốt phật tây phan rước vé.
Biển sơn thật phật ề hề,
Lục bình quả tử bộn bệ trái bông.
Gắt kể có dây trù phòng,
Danh khi bôn đạo có lòng tới lui.
Khườn linh nhứt khúc vung bới,
Lời dầy thầy rở thiệt rới Bà-den.
Dựng ngôi trên đá tự nhiên,
Hình dứng cốt cách nhỏ nhen hơn người.
Vi chưng màu sắc kém tươi,
Không xanh không trắng nên đời đất tên.
Dị kỳ đá lợp mái trên,
Ba bệ dứng kính vách phen trơn chuỗi.
Gọi rằng cái điện rở rới,
Bây giờ mắt thầy hằng hỏi cảnh tiên.
Dấu ai muốn biết đào nguyên,
Bóng Lai dầy cũng nhưn duyên một trời.
trèo cao vọi mệt ngắt hơi,
Lai lẩn trở xuống qua nơi hang chàm.
Người tu vốn thiệt Annam,
Lây tên sỏi đá đặt làm tên hang.
Lẩn theo mán nước đạo sang,
Đá chen dứng chặc dọc ngan chắt chổng.
Cuột nầy địa mạch ắt thông,
Bồi bên bạch hổ thanh long đua tay.
Kiến tốt sanh có nguồn hay,
Tự nhiên trong đá nước bày giọt thanh.
Lời mòn dộc lại có quan,
Trèo lên muốn một vịnh thành chỏi chừn.
Chim kêu-dộc nhảy lưng bưng,
Đề ai hiểu dặng mây từng cao xây.
Non Chàm tục gọi là dầy,
Nhà tranh am ngồi cắt bày nghinh ngan.
Sau hè lại có thạch bàn,
Chất lên nhiều lớp hồ han sau vào.
Tuy là to nhỏ khác nhau,
Giống như bên điện có bao bịch bưng.
Ồ theo kiến tịnh thung dung,
Hồng hoàng kêu tiếng lạ lũng hồi đon.
Giò cao mở đồ như son,
Bay qua đáp lại nơi hòn bên kia.

Phao phao phơi trắng đá bia,
Vược lên cao khỏi tư bệ khôn qua.
Nhờ ơn trời đất chẳng già,
Tóc râu xanh biết mình ngà tin anh.
Lóng nghe miệng thê danh rành,
Kêu lên hồn bạc dưới danh mở sáu.
Hở han khôn nổi bắt cầu,
Đôi bên cao vược trong bầu cang khôn.
Trăm ngàn năm chúa đập đốn,
Cũng như đắp lũy xây đốn khó leo.
Kìa là giốc, nọ là dèo,
Lẩn lên cho khỏi hiểm eo mây đường.
Thầy nhà lợp thiệt tổ trưng,
Chùa Quan chánh hô bốn phương dền thường.
Tội dầy tường đã bết đường,
Ai dè lỗ thầy một vường chuỗi cây.
Lẩn xăn chìm sóc một bầy,
Chít chiu rới lại là rầy vang tai.
Vương chơn dầy cát chỏi mai,
Chỗ nầy thầy dặt rập gài đạo tre.
Rình rang tục ngạ nhành ve,
Sắng danh có lửa lăm le đốt chổi.
Cách dầy thông thả dặng rới,
Đảnh phong vừa thầy hằng hỏi thang mây.
Đứng trên mặt đất bằng dầy,
Năm mươi hòn đá sắp bày chung quanh.
Có quan Tham biện Séville,
Cát nhà lợp ngôi để danh xuống lên.
Bộn bệ cửa vách vàng phen,
Muông làm cho dặng chắc bển mà chơi.
Còn nhà lợp thiệt gắn nơi,
Bởi chưng dồng tổ toi bời sắp ngan.
It nhiều song cũng mở mang,
Xây lên cột đá ciment trét vào.
Có lóng băng kiên vọi cao,
Thủy-tinh chẳng khác chữ nào sạch trong.
Chung quanh có thép bợ phòng,
Vàng vàng trắng trắng xây vòng kêu bon.
Chữ trên phen vách chẳng mòn,
Tên quan dộc học hãy còn như in.
Lời mòn dề mọc choán ranh,
Trần ai quét sạch mây xanh về rống.
Ngồi coi nam, bắt, tây, dồng,
Thầy bên hòn cạ chập chổng cao xây.
Xóm làng suối đá ở vậy,
Suối vàng thiên hạ phía tây ruộng dồng.

Phía nam chàm mọi ở đông,
 Kêu rằng là suối khe đơn rõ ràng.
 Bốn phương lập nghiệp vững vàng,
 Dừa nương tạo hóa muốn ngàn xuân thu.
 Cuộc cờ chưa rõ đỉnh du,
 Tiên còn ngồi đó coi cù lên mây.
 Viết ra trương giấy chưa đầy,
 Lời quê tiếng kịch đặt bày nghe chung.

CHUNG.

Tây-ninh, Thông-sự: Tô-ngọc-Đường,
 phụng diễn.

Tài thọ luận

(tiếp theo)

Người làm ruộng nhờ đất nước mà làm nên cũng phải; nên gì những người có đi đến đều hay nói rằng: làm thì làm chơi mà ăn thì ăn thiệt, lại có lời tục rằng: *dắt củ dái người mới*. Tôi tưởng làm đời đã như thế chắc phải mang nghèo, ai ngờ chừng nửa tháng bầy trời hạn xấp trúc mười bữa, cỏ dầy, chắt hết, lúa gặp nước dực bắt bèn, tốt thời hết chỗ nói: tôi thấy lúa tốt buổi vợ chồng tôi mừng.

Ai dè tốt lắm cũng chưa phải trúng; may dẫu người thổ nhơn từng trải qua lại thấy vậy biểu phải đượi trâu vò ăn cho bớt đi, kéo dè đẹn ngày nó lợt má không có hạt nào. Bởi nhiều người nói lầm, nên phải đi cầu từ chủ trâu đượi tới cho ăn; trong 2, 3 ngày trâu lợt lớp ăn, lớp dạp, tôi trong trí nghĩ phải mà nghe, chớ trước mắt thấy trâu dạp buổi lúa sồn sớt, dưỡng thể thì đau lòng, trâu dạp, vừa dực thì trời lại mưa xuống, ban dậu mưa nhỏ sau mưa to gần trời tuần lễ, mưa ấy dực rồi thì lúa tốt lại. Lần này lúa tốt buổi thập, một buổi nhảy ra 2; 3; buổi sum sê đã đầy qua đến hết tháng tám lái rồi trở bông, buổi nào đều triệu những bông lúa mà thối, dóm không thấy lá; một buổi 6, 7 bông, cái, còn bông con biết dậu mà dè. Cơ trời khiến nên vợ chồng con cái máng rỏ vò cùng, qua tháng chạp, gặt rồi dạp tính phỏng một công chừng 25, 27 gia, năm ấy tôi làm 30 công mà liệu xài nợ nần rồi còn dư hơn 450 gia.

Thiên họ, có bác, anh em coi lấy đó mà coi, tôi từ ngày thất thổ lại đến lúc này, rày, dầy mai đó, chuyện cần phận sự, cuối lạt làm ăn, mà khi đủ ăn lúc thiếu xài; ngày làm dặng

lúc làm không dặng. Tuy tiền tục của cỏ ngữ rằng: *ba chim ba nói*; là lấy lời dái khái mà nói: chớ tôi nghĩ trong ba lần ba là chín, chín lần chín là tám mươi một mới nhắm cho.

Ồi thôi! Con người sanh trong thế, xưa còn không mấy người bảy chục tuổi thay; huân chỉ lúc bác loạn đường nấy mà trời phù hộ cho già, chịu đời dư tám kỹ, lại trạng mạo ít suy, rất nên may mắn máng quả đời máng. Song buồn cho ngày hương lửa về sau.

Tôi xong lược buổi trần, quạt tay tính thử ngoài ba mươi mấy năm rồi. Nay luận biện thô thái nghe chơi, xin qui nhơn chớ chấp.

À chuyện làm ruộng lời Sóc-trăng chưa dực, song một quả dè sau sẽ tiếp.

Bản-gian: Phan-công-Vô lão phu.

Nhi thập tứ hiệu thi.

(tiếp theo)

HỚN 9 — Giang-Cách hiệu thi.

Giang-Cách cô đơn lúc loạn ly,
 Lánh nạn công mẹ tách ngàn di;
 Âm-no tuổi hạt hăng lo lắng,
 Khó nhọc dậu xanh chẳng quản chi.
 Hết sức thờ thần chòm xóm mền,
 Dầy công học đạo nước làng vì;
 Hiền-Liêm chức cũ vang thiên hạ,
 Thường kẻ kinh thành sự màu nghi.

Tục điệu

Loạn ly Giang-Cách bán hàn,
 Kê vai công mẹ tìm dặng sanh phương.

HỚN 10 — Huỳnh-Hương hiệu thi.

Huỳnh-Hương mẹ khuất thâm vô cùng,
 Chính tuổi thờ cha trọn thủy chung;
 Hạ lại, quạt quơ mền chiều âm,
 Đong qua, mình ấp nệm chần nông.
 Bôn mưa tóc hạt không hay nức,
 Tắm tiếc da mới chẳng biết rung;
 Quận thú cảm tình chi xiết kẻ,
 Thiệu niên hiệu đạo biển nên công.

Tục điệu

Huỳnh-Hương sự phụ vẹn toàn,
 Tuổi vừa nên chín biển ban hiệu từ.

TÂN 11 — Vương-Tường hiệu thi.

Lâm con hiệu đạo Tân, Vương-Tường,
 Mẹ ghé chua cay thâm mọi đường;
 Già ước cá chim trâu lười dộc;
 Trẻ tìm trời đất động lòng thương;
 Lý-Ngư dưới giá lên căng dỉ,
 Huỳnh tước trên mây xuống lạ thường;
 Một dạ kính thành đều thảo thuận,
 Ghét ngen đối tánh lại yêu đương.

Tục điệu

Mẹ sau lòng ở dặng cay,
 Vương-Tường hiệu thuận lâu ngày cũng thương

HỚN 12 — Ngô-Mãnh hiệu thi.

Nhà nghèo tuổi trẻ khổ trăm bề,
 Ngô-Mãnh dèm hề khó ngủ nghề;
 Xót ruột mẹ cha già ốm yếu,
 Trãi thân mòng muối cắn no nề.
 Những ngờ phi dạ hay chữa dè,
 Nào ngờ cảnh hồng cứ dấp ve;
 Tuy nhỏ mặc dậu gan chẳng nhỏ,
 Hiền từ kẻ lớn thầy càng ghé.

Tục điệu

Dèm hề Ngô-Mãnh năm trần,
 Đưa lưng muối cắn song thân xin chừa.

(sau sẽ tiếp theo.)

Trần-duy-Thanh

LỜI RAO

Kính lời cho chư quới hữu dặng hay tiệm *RELEUR* của *PHAT-TOAN* ở đường *CATINAT* số 142 bây giờ đã dời về ở đường *D'ORMAY* số 59, có bán đủ các thứ thơ và tuồng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gọi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gọi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là *SƠN-LONG* số 59 đường *D'ORMAY* và sửa xe máy

cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy dòn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gọi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gọi lập tức.

Nay kính.

SƠN-LONG, tân hiệu.

Ngày 26 Aout 1903.

GIÁ LÚA GẠO	SƠN-LONG		
	VĨNH-LONG	GÒ-CÔNG	BÀ-XÁU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chớ dền nhà máy.....	3 \$ 60	3 \$ 60	3 \$ 60
Gạo lức nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong 1 trăm	10	10	10
134 cân hay là 60 kilos 700.....	15	15	15
Vào bao sẵn, khối thuế.....	20	20	20
Gạo trắng nhà máy.....	Tây theo dậu sáng và tối xau.		

CỬU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÊ SÔNG BÈN-TRÉ

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ, tuồng, truyện sử, cũng sách Minh-lâm. Từ thơ chữ nhụ có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, văn vắn....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiếc công lao, sở phí không nài nhiều ít.

Nhà có máy may, may y phục lấy và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá... 6\$00	Sử-ký Đê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mén-Cuộc giá 1 cuốn là... 0 40
Thơ Lục-vân-Tiên... 0 60	Sách Sử ký Nam-việt đóng bìa... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhứt... 0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ... 0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh... 0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Trần-kim-Hải in lần thứ nhứt... 0 25	Phong-hóa Điều-hành... 0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu... 0 30	Từ-Thơ cuốn nhì... 1 60
Nhị-dộ-Mai... 0 30	Minh-Tâm Bưu-giám cuốn nhứt nhì... 2 00
Phủ-Kiều (3 ^e édition)... 0 20	Conversation... 0 70
Thơ Tông-Tử... 0 30	Vocabulaire Annamite français... 1 60
Chiêu-Quán công-hố... 0 35	Vocabulaire Trương-Vinh-Kỷ... 1 20
Bạch-Viên... 0 35	Miscellanée... 1 40
Thơ Nam-kỳ... 0 10	Cours d'Annamite... 2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá... 0 30	Cours gradué... 2 50
Tướng Sơn-hậu 3 thứ nhập lại bán... 0 30	Thức kiểu vẽ sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người Bản quốc... 1 \$ 00
Chánh tả và Lục-súc... 0 10	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên... 1 00	

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO (1903)

NGÀY LANGSA	THÁNG CHÍNH LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BẦY ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG CHÍNH LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BẦY ANNAM
1	Mardi	10	Thứ ba	17	Jeudi	26	Thứ năm
2	Mercredi	11	Thứ tư	18	Vendredi	27	Thứ sáu
3	Jeudi	12	Thứ năm	19	Samedi	28	Thứ bảy
4	Vendredi	13	Thứ sáu	20	DIMANCHE	29	CHỦA NHỰT
5	Samedi	14	Thứ bảy				Tháng 3 Annam.
6	DIMANCHE	15	CHỦA NHỰT				
7	Lundi	16	Thứ hai	21	Lundi	1	Thứ hai
8	Mardi	17	Thứ ba	22	Mardi	2	Thứ ba
9	Mercredi	18	Thứ tư	23	Mercredi	3	Thứ tư
10	Jeudi	19	Thứ năm	24	Jeudi	4	Thứ năm
11	Vendredi	20	Thứ sáu	25	Vendredi	5	Thứ sáu
12	Samedi	21	Thứ bảy	26	Samedi	6	Thứ bảy
13	DIMANCHE	22	CHỦA NHỰT	27	DIMANCHE	7	CHỦA NHỰT
14	Lundi	23	Thứ hai	28	Lundi	8	Thứ hai
15	Mardi	24	Thứ ba	29	Mardi	9	Thứ ba
16	Mercredi	25	Thứ tư	30	Mercredi	10	Thứ tư

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH Người Bản quốc một năm... 5\$ 00 sáu tháng... 3 00 Người Langsa cùng ngoại quốc một năm... 10 \$ 00 sáu tháng... 5 00 Tại pháp công ngoại quốc 10. 00	CHỦ NHÀ: CANAVAGGIO CHỦ BÚT: LƯƠNG-KHẮC-NINH Tư Đồ-Thức ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84. SAIGON.	ANNONCES 1 ^{er} Page le centimètre \$ 1.50 2 ^e Page le cent... \$ 1.00 3 ^o Page le cent... \$ 0.80 4 ^e Page le cent... \$ 0.60
---	---	---

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chỉ vào nhứt-trình thì cứ đo Bản-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cầm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Thương cổ luận.

(tiếp theo)

Người mà biết lập làm tri chí, là ý muốn hành công; nếu công thành thì danh toại; dặng danh toại, thì lợi chẳng mất đi đâu? Xem coi, chớ phải là danh cùng lợi nó theo nhau, cũng

chẳng khác nào như bình cùng bóng; hễ bình ngay thì bóng ngay; bình vầy thì bóng vầy; bình vững thì bóng vững; bình xao thì bóng xao. Ấy dõ, danh phải thì lợi phải; danh sai thì lợi sai. Từ xưa đến nay, mỗi đời đều cũng có một hai người lập chí khác, không ham danh lợi; những một hai người ấy, là tấc hào kỳ mà thời; vì thấy đời nhiều muốn lợi danh, dẫu theo, đó không hơn, nên mới tránh; tránh theo ít, dặng người xem rằng lạ. Vì xét cho kỹ, thì người sanh vào thế cuộc, tuy cõi rộng trời cao; song nên hư phải quây có hai dặng; cũng chẳng khác âm dương hai mặt. Người mà rõ vậy, thì cứ phải mà làm, dặng thành công là may; còn chẳng dặng là rủi. Người mà phải rủi mà không hiểu, tuy không thành, chớ làm phải cũng vui. Bởi vì không hay nghĩa, chớ làm phải cũng vui. Bởi vì không hay nghĩa, chớ làm phải cũng vui. Bởi vì không hay nghĩa, chớ làm phải cũng vui.

sanh người, người có công bố lại; vậy thì là đủ. Nếu mà làm sai, may dựng thành danh, thì tuy có danh, mà danh sai, lợi sai, có ích chỉ cho tạo vật; có ích cho người hưởng mà thôi, chứ không công đức với đời, vậy thì chưa trả được nợ sanh. Còn làm sai, ruồi mà không thành, đã không dựng hưởng, mà lại danh hư. Xét coi, thật cơ thể nào?

Tôi luận một ít lời làm phải, và làm sai đó, đừng dục lòng cho bạn-hữu; nếu người mà tính phải, xin chớ có tiếc công; ráng theo hoài cho đến tột; đầu đắc thất cũng không cang; miếng mình biết mình làm phải, thì là đủ vui với mình, ấy là thiệt vui.

Vậy lúc tính toán nghĩ ngợi mà lập bản hiệp buôn bán, là đều chẳng phải lợi cho một mình, lợi ấy là chung cho nhiều người; người có vốn, có lời nhờ vốn; người không vốn, có lời nhờ công. Xin tính tới nữa, tính và nhứt ký cho rõ cho kỹ; rồi nghĩ xét lợi hại, có sanh tệ cùng không, cải đi cải lại luận tới luận lui một mình mình mà thôi; làm sao cho mình chắc ý mình vậy là phải, không ai dan dặng, lợi đầu rành đó, số bộ phận mình. Tính nghĩ cho kỹ từ khi lập bản buôn bán vô ra, tồn hao lời lỗ, rồi tính cho đến mấy năm mà chia bản cũng phải định trước, và phải tùy theo luật phép của quốc-gia. Khi tính nghĩ cho trọn và cho rành rồi; xét đi xét lại cho kỹ. Rồi phải nghĩ, có lý nào mà một mình mình cho thành sự dặng. Khi rành xét kim trong trí phải làm sao cho nên việc, cho có người hiệp với mình, đều nấy sau sẽ tiếp theo.

LƯƠNG-DŨ-THỨC Bền-tre.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, Rue Mac-Mabon, Saigon.

Hàng bán rượu Nếp từ Lục-Tĩnh đến Cao-Mang và bán mỗi hạt Tham-biến, trong Lục-Tĩnh, ở tại đường Mac-Mabon, số 38, rao cho chú vị dặng rõ, rằng hàng nấy bán rượu thiệt tốt, đặt rông Nếp mà thổi, dùng mà tẻ tực

sạch sẽ, và uống thì rất mạnh mẽ; vì đặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bài chi) dựng bán rượu nấy, thì phải đến tại hàng nơi Saigon, số nhà và đường đã tỏ đó mà thương nghị, dựng hàng lãnh bài chớ mà bán. (Rượu nấy có nhãn lưỡng-long.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Huyền-Đức với Đôn-Phước đang thương nghị, bỗng có tin gió thổi ù đến. Phước nói: « đêm nay Tào-Nhon ắt đến cướp trại. Huyền-Đức hỏi: « vậy thì dụng kế nào mà đánh? » Phước cười rằng: « tôi đã dự định trước rồi. » Bèn lên lên điếm binh sai đi xong. Đền canh hai binh Tào-Nhon kéo gần đến trại, bỗng thấy trong trại bốn phía lửa cháy, Tào-Nhon biết có dự bị liên khiên lui binh; binh Triệu-Vân áp đến vừa giết, Tào-Nhon thâu binh về trại chẳng kịp, liền chạy thẳng qua bờ sông phía bắc, chạy đến bờ sông còn đang tìm thuyền mà qua sông, trên bờ một đạo binh kéo đến làm đầu một tướng là Trương-Phi; Tào-Nhon đánh liêu; Lý-Điền [bảo hộ Tào-Nhon xuống thuyền qua sông, binh Tào rút xuống sông chìm chết hết nửa; Tào-Nhon qua sông dặng rồi, chạy đến Phan-thành (khiến người kêu cửa, bỗng nghe trên thành một tiếng trống vang, có một tướng dẫn quân xóc ra hét lớn lên rằng: « ta đoạt Phan-thành đã lâu rồi. » Chúng cả kinh, xem ra là Quảng-Công. Tào-Nhon thâu kinh quỳ ngựa bỏ chạy; Văn-Trường đuổi theo vừa giết; Tào-Nhon binh mà lại chết thêm nữa; bên suốt đêm chạy tuốt về Hứa-Xương; nơi dọc đường thăm dò mới biết có Đôn-Phước làm Quân-sư bày mưu lập kế cho Huyền-Đức.

Nói về Huyền-Đức dặng trọn thẳng, bèn dẫn binh vào Phan-thành, quan Huyện là Lưu-Bi người ở Trường-sa, cũng dòng dõi Nhà-Hơn; bên mới Huyền-Đức đến nhà bày yên thiết đãi. Huyền-Đức thấy một người đứng hầu một bên tư dung rõ rõ, mới hỏi Lưu-

đang

(chi) nơi ong rợ

ing en-óp-lào

đã nh-ôn-ôn-ên-ua

Pr-ay-g-ot-y-g-a; n-n-g-it-a

g-it-a

g-it-a

g-it-a

g-it-a

g-it-a

g-it-a

g-it-a

g-it-a

g-it-a

Bí rằng: « người nào đó vậy? » Lưu-Bi đáp rằng ấy là cháu tôi, tên Khâu-Phượng, vốn là con nhà họ Khâu; non cha mẹ mất sớm, nên nương dựa theo tôi. » Huyền-Đức thương làm mưu xin làm con nuôi; Lưu-Bi mừng lắm chịu liền; bên khiến Khâu-Phượng lấy Huyền-Đức làm cha, cải tên lại là Lưu-Phượng; Huyền-Đức giặc về lại khiến lấy Văn-Trường, Đực-Đức làm chú. Văn-Trường can rằng: « anh đã có con, sao còn dùng con nuôi làm chi sau ắt sanh loạn. » Huyền-Đức nói: « ta đãi nó như con, thì nó ắt đãi ta như cha có loạn chi mà ngại. » Văn-Trường không bằng lòng.

Lúc ấy Huyền-Đức với Đôn-Phước thương nghị, để Triệu-Vân lãnh một ngàn binh giữ Phan-thành, còn bao nhiêu kéo hết về Tân-giã.

Nói về Tào-Nhon với Lý-Điền chạy về Hứa-dô ra mắt Tào-Tháo khóc lay dưới đất mà thọ tội, lại thuật việc hao binh tổn tướng. Tháo nói: « việc binh, hơn thua ấy là sự thường, nhưng vì ta chẳng biết ai mà bày mưu thiêu kế cho Lưu-Bi. » Non thưa rằng: « ấy là kế của Đôn-Phước. » Tháo hỏi: Đôn-Phước là ai? » Trình-Giục cười rằng: « ấy chẳng phải là Đôn-Phước đâu, người này lúc nhỏ ham học mùa gươm; rồi năm Trung-bình hay báo cứu giùm cho người ta; lúc giết người ta rồi bôi mặt bỏ xả tóc mà trốn, sau bị quân-lại bắt dặng hỏi tên họ không nói; quân-lại bèn trói bỏ trên xe, đánh trống đi rao cùng chợ cho có ai biết mà nhìn; có người biết mà không dám nói; kẻ đồng bọn bên giải cứu khỏi mới cải tên đổi họ trốn đi, sau cải nghiệp tìm thầy học đạo, thường hay chuyện vãng với Từ-mã-Vi, người ấy là người ở Đình-châu họ Từ lên Thứ, tự Nguyên-Trực; Đôn-Phước ấy là tên dôi đó. » Tháo hỏi: « tôi Từ-Thứ sánh với ông thế nào? » Trình-Giục thưa: « hơn tôi mười phần. » Tháo nói: « Tiếc thay! Người hiền về tay Lưu-Bi, vì kiên mọc rồi, liệu làm sao? » Giục thưa rằng: « Từ-Thứ tuy ở bên, nhưng mà Thừa-tướng muốn dùng, kêu về chẳng khó. » Tháo hỏi: « làm sao cho va về dặng? » Trình-Giục thưa rằng: « Từ-Thứ là người chí hiếu; cha thác lúc còn thơ, duy còn có bà mẹ tại đường, nay

người em là Từ-Khương đã thác, mẹ già không ai nuôi dưỡng, Thừa-tướng phải sai người đi gạt dam bà mẹ và về Hứa-xương, rồi bảo bà viết thư mà triệu con về, thì Từ-Thứ ắt đến. » Tháo cả mừng, liền sai người suốt đêm đi bắc mẹ Từ-Thứ; chẳng khỏi một ngày đã bắc dặng dam về, Tháo thiết đãi tử tế, rồi nói rằng: « nghe con bà là Từ-nguyên-Trực thiệt là kẻ kỳ tài trong thiên hạ, nay ở lại thành Tân-giã mà giúp, đưa nghịch thần là Lưu-Bi, rồi phản triều đình, thì cũng như ngọc tôi mà rơi xuống bùn nhơ, thiệt nên đáng tiếc; vậy thì xin bà chịu phiền viết thư mà bảo va về, thì tôi sẽ đến trước mặt lệnh Thiên-Tử mà tâu ắt dặng trọng thưởng. » Nói rồi bèn khiến kẻ tả hữu dam việc nghiền giã mực đèn bảo Từ-Mẫu viết thư. — Từ-Mẫu hỏi rằng: « Lưu-Bi, người ra thế nào? » Tháo nói: « đó tiêu bài ở Bái-quân nó dôi xưng rằng chủ vua, chớ thiệt không tin nghĩa chi, ấy rõ là kẻ ngoài thì quân-tử, chớ trong thiệt là đứa tiểu non. » Từ-Mẫu nạt lớn lên rằng: « người sao dám nói quấy chi làm vậy, ta nghe đã lâu, rằng Huyền-Đức là động Vua Trung-sang-Tĩnh-Vương, thiệt là chắc của Vua Hiền-Kiến-Hoàng-Đệ; lớn cúi dài người, chiều hiển nập sỉ, non đức chói vang, dầu cho già trẻ bé lớn, tiểu, mục, cạnh, ngư, cũng đều biết danh là người anh hùng trên đời; con ta mà giúp đó, thiệt đáng là chúa; chớ người tuy giỏi danh là Tướng nhà Hôn, chớ rõ thiệt là đứa giặc nhà Hôn, lại trở mà nói Huyền-Đức là đứa phản thần dặng khiến cho con ta bỏ chỗ sáng mà đi chỗ tối, sao người không biết hổ vậy. » Nói rồi bèn lấy nghiền mực đánh Tào-Tháo. Tháo cả giận, nạt kẻ tả hữu bắc Từ-Mẫu dam ra chêm đi, Trình-Giục can rằng: « Từ-Mẫu mang nhiều Thừa-tướng ấy là muốn cầu thác đó, nếu Thừa-tướng giết đi, thì mang lấy tiếng bất nghĩa, lại làm cho bà dặng trọn danh đức, lại hề Từ-Mẫu thác rồi, thì Từ-Thứ ắt bèn lòng mà giúp Lưu-Bi, cho dặng báo thù, chỉ bằng để lại, làm cho Từ-Thứ lương khương hai phía, dầu cho có giúp Lưu-Bi đi nữa, thì cũng chẳng hết lòng; và lại nếu để Từ-Mẫu lại đây, thì tôi sẽ có kế mà gạt Từ-Thứ về

Chở sai.

Trong tờ nhật-trình số 107 kê đây chỗ bãi Công-vụ có sai hai chữ chỗ Huỳnh-văn-Lưu (1) là Cai-tổng Dương-minh hạt Chợ-lớn dặng phục nguyên chức lại. Xin đọc như vậy: Huỳnh-văn-Lưu là Cai-tổng Dương-minh hạt Chợ-lớn phải trả nguyên chức lại.

(1) Các nghĩa:

Xin Chư-qui-viên nhường chấp về sự thất ý làm lộn trong kỳ nhật-trình số 107 về lời nghị quan Nguyễn Soái Nam-kỳ, thuộc về chức phận của thầy Cai-tổng Huỳnh-văn-Lưu. Người biệp vụ với tôi làm lộn trong lúc tôi đi khỏi. Lộn như vậy; (bị thất chức lại) mà lại làm ra (phục chức lại). Xét coi thất ý như thế cũng là làm vui một ít hơi cho qui tước, xin cảm phiền cho người vô ý mà lộn, hay là có hậu tình mà lộn tôi chưa rõ dặng: Nên nay xin sửa lời ấy lại.

Tri quả bất dặng cái.

Khánh hạ lạc thành

Vinh-long Văn-thành-Miêu.

Kính

Cùng chư-vị tôn bằng qui-hữu đồng đạo tư văn dặng rõ, nay miếu Văn-Thành tại hạt Vinh-long làm đã hư hỏng thành rồi, nên anh em trong hội chúng tôi đã định ngày rằm, 16, 17, 18, tháng 8 này thì ăn khánh-hạ, vậy xin kính mời lục châu chư đồng đạo, đến ngày ấy vui lòng hiệp ý đến uống rượu chơi. Vinh-long, Văn-miêu hội-quán, cần khải.

Thi phổ.

Thơ mừng Văn-thành-miêu lập rồi.

Nước nhà rờ rờ gột lán sanh, Mừng thầy mở man Thánh-miêu thành, Đổ sộ giữa trời nền phủ hậu, Thảm cao trong đất bực tài danh, Tam-da trước đã an điểm ứng, Cửu-hữu sau thêm hưởng phước lành, Chim ngươn văn lai đã có chỗ, Trăm năm dặng nổi đạo châu-trình.

Phước-da-thôn, Lê-vịnh-Thi.

đây má giúp Từa-tướng. > Tháo lầy làm phải; bèn chẳng giết Từ-Mầu đem để cho ở một cái nhà riêng má nuôi. Trinh-Giục thường đến hỏi thăm lại giới răn mình đã có kết anh em với Từ-Thứ, nên đãi Từ-Mầu như mẹ ruột, lại hay mỗi lần có sai đem đồ cho thì thường hay viết thơ thiệp cho Từ-Mầu. Từ-Mầu cũng viết thiệp mà đáp lại. Trinh-Giục hém dặng điệu chữ của Từ-Mầu rồi, bèn tập theo cách chữ ấy làm một phong thơ giả, sai người tâm phúc qua Tân-giả trao cho Đon-Phước.

(sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO.

Công vụ

Vì lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 8 Septembre 1903:

Đặng-văn-Cao, là Thông-sự thiệt thọ hạng nhì, tại hạt Gia-dịnh, dặng phép về dưỡng bệnh ba tháng, ăn nửa phần lương.

Vì lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 11 Septembre 1903:

Nguyễn-hóa-Long, là Thông-sự thi sai hạng nhì, tại hạt Bắc-liêu, nay phải dời đi giúp việc tòng quan Tham-biện hạt Gia-dịnh, thế cho Nguyễn-văn-Cang, là Thông-sự bị cách.

Vì lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 11 Septembre 1903:

Lâm-hữu-Võ, là Cai-tổng hạng ba, tại tổng Long-thủy, hạt Bắc-liêu, dặng phép thôi y như lời xin.

Nguyễn-trung-Quy, là Phó-tổng hạng nhì, tại tổng Long-thủy, hạt Bắc-liêu, lãnh cấp bằng làm Cai-tổng hạng ba tại tổng ấy, thế cho Lâm-hữu-Võ xin thôi.

Lê-văn-Trương, lãnh cấp bằng làm Phó-tổng hạng nhì, tại tổng Long-thủy, hạt Bắc-liêu, thế cho Nguyễn-trung-Quy, lên chức Cai-tổng.

Vì lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 11 Septembre 1903:

Nguyễn-thành-Tân, là quản lĩnh cơ nhì hạng, tại dinh quan Hiệp-lý, nay phải dời đi giúp việc tòng quan Tham-biện hạt Sa-déc.

Quảng văn thi cuộc

Cuộc thứ nhì

Cuộc thứ nhì đã đem đủ các bài « Thanh-nhi-hối-tục » của các Qui-viên có dự vào cuộc ấy. Có lời bác bẻ cũng nhiều, song không thấy ai kêu nại việc chi. Tôi hiểu ý rõ là ai cũng muốn, dẫu hay dẫu dở, thà đem đủ vào nhật trình mà xem chung với nhau chơi cho vui là đều hơn. Vậy cuộc thứ nhì « Tu đầu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu » ta cũng xin đem cho đủ vào Nhật báo, cho các Qui-viên xem chơi chẳng phải là luận trước sau hay dở chi. Xin Chư-qui viên quan cố.

Quảng-văn-Thi chủ nhơn cần tự.

Tu đầu cho bằng tu nhà

thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.

Mở man trời đất hiệu làm đầu, Niệm dặng tu nhà lựa kiếm đầu, Lòng-lạc một bầu xa vĩa rộng, Sanh thành chín chữ nặng và sâu, Trước toan đức-nghiệp xin bền chắc, Sầu rang tông-dương mới nhiễm máu, Hai chữ quan thân tua gần chí, Lửa là son-lãnh phải lo âu.

Phước-da-thôn, Lê-vịnh-Thi.

Nhiều trung năm giữ ấy làm đầu, Phát đạo tế gia há kiếm đầu, Phát chức tăng đồ tìm cảnh phật, Bền ơn cứu-dục báo ơn sâu, Phương cực lạc xem với voi, Thọ sanh thành dạ mới máu, Chín chữ củ-lao đến nơi nặng, Mừng làm nam tử phải toan âu.

Nguyễn-thành-Long.

Đầu nghĩ lại chẳng bằng nhà, Mẹ thờ cha ấy trọng là, Mất chữ củ-lao nghe thờ phải, Chi kinh kệ giác chi xa,

Đến ơn cứu dục như công quả, Vào cửa sắc không kém tại gia, Cái nghĩa sanh thành đường núi biển, Giữ gìn hiệu thảo cũng vui mà.

Mỹ-tho, Trần-Gia, nữ đồ, Trần-diệu-Kiệt, chiếc tác.

Kính mẹ thờ cha việc phải cầu, Tu nhà cũng tôi lựa tu đầu, Ăn chay đời thế hoan khiên nặng, Hải táo đứng lễ thú vị máu, Theo phật quên ơn trời đất lớn, Cùng thân trọn đạo ngọn nguồn sâu, Mười năm công quả chưa thành dặng, Muốn thuở hiệu trung nghĩa đứng đầu. Mỹ-tho, Trần-Môn, đồ đệ, Lê-kỳ-Thọ, chiếc tác.

Kính mẹ thờ cha phải đứng đầu, Tu nhà giữ thảo luận tu đầu, Thầy người năm giá tình nên học, Theo kẻ tụng kinh chức bá cầu, Ở thế hãy còn đều nghĩa nặng, Vô chơn khó nói trả ơn sâu, Làm son biết thảo đời đời chuộng, Giữ đạo năm ba vẹn mới máu. Mỹ-tho, Trần-Môn, đồ đệ, Dương-hảo-Danh, chiếc tác.

Giữ đạo nhơn luân ấy việc đầu, Thờ cha kính mẹ quá tu đầu, Phật không tuán vị ban ơn cả, Người phải thân hôn đáp nghĩa sâu, Xách dép khó trông thân dặng hóa, Dưng lễ dễ thầy thảo nên máu, Nước dương đầu muốn tiêu duyên chướng, Chín chữ củ-lao trước phải âu.

Trần-duy-Thanh, Instituteur au Collège Chasseloup-Laubat.

Làm trai phải nhớ chữ điển ba, Triều mến hai thân thiệt hay là, Chớ khá ăn tượng làm dạn sải, Sao bằng tìm sửa dặng lòng già, Xét xem gìn giữ phần con trẻ, Âm mắt ghi đến nghĩa mẹ cha, Kính kệ mở chuông ai mặc thế, Trọn niềm thảo thuận được minh ta.

Thầy Chính, Tân-thành-trung (Bảo-lộc.)

Tâm lòng trời đất biệt đầu do,
 Con thảo thờ thân mới vậy trò,
 Hai cụm thưng huyền đánh chúc phạn,
 Đồi đường tiên bực nhọc chỉ lo;
 Muốn tròng lo phải kính tam-tạn,
 Trăm dặm tha vui gạo tử Do,
 Tu giữ năm hằng là đạo cã,
 Hối mình mình có bởi ai cho.

Mai-can Nguyễn-hoài-Càn,
 Tân-thành-trung (Bảo-lộc.)

Tu đầu dấm sánh việc tu nhà,
 Trăm hạnh đứng đầu thảo mẹ cha,
 Sơn tháp trong lòng siêu niệm thầy,
 Thung huyền trước mắt chớ chơi xa,
 Nên vui dưới gối roi Lôi-Tử,
 Lựa phải ngoài đường-kiểm-Thích-Ca,
 Sóng lại xuất gia thua ở thế,
 Đạo chi trọng quá đạo năm ba.

Mỹ-tho Kinh-licb,
 Trần-khai-Sơ, chield tác.

Kính mẹ thờ cha thảo đứng đầu,
 Tu nhà là trọng lựa tu đầu,
 Theo chơn bố tác thành còn chậm,
 Trả nợ cù-lao nghĩa rất sâu,
 Chuôn mở cửa thuyền nghe đã choán,
 Thấn hôn lều cỏ gằm thêm mầu,
 Vườn kỳ non Thửu tuy thông thả,
 Chín chữ chưa đến dạ phải âu.

Trần-phong-Sắc,
 Professeur de Caractères Chinois Tân-an.
 (sau sẽ tiếp theo)

Chuyện cơ xảo

Có một người diêm dờn bà Hồng-Mao tên là Varrette, gặt chủ tiệm bán thuốc tên Bristoll và chủ Phở buôn to tên là Ritord, tại xứ Leipzig dợt 5.000 mark.

Năm 1883 tháng Avril, tại xứ Leipzig có một con diêm tên Varrette 18 tuổi, lịch sự, đẹp dễ ít ai tây, đến tại tiệm bán thuốc của ông thấy Bristoll, giả kẻ nói, chóng nó đau, đến nhờ thấy xin mua chịu thuốc và xin điều

trị chóng nó, lại nói như chóng tôi lành bệnh rồi, thì sẽ đến ơn và trả tiền cho thấy. Ông thấy hỏi bệnh đau làm sao? Con diêm trả lời rằng: chóng tôi đau nóng nảy trong tâm, mà hè khi nổi cơn lên, gặp ai bắt cầu, thì *nếu đời tiên*.

Ông thấy Bristoll thầy nàng ấy hữu nhan sắc, thì thích ý lắm, nhà cửa, danh tánh ở đâu? Chóng làm nghề gì? — Nàng Varrette kiểm có trả lời rằng: chóng tôi là chủ phở buôn to, ở trên đầu đường này, đất ông thấy ra cửa, chỉ cái phở lớn ở đầu đường đó, Nàng ấy kiểm lời đan trá mà trả lời như vậy, coi cái phở nào lớn, giàu, nàng chỉ xả vô đó mà thôi, chớ hàng thiệt là không phải, nói rồi, ông thấy Bristoll chịu bán thuốc, nặng xin kiêu về đem thuốc về; đi tới cái phở lớn nàng chỉ hỏi này đó, thì nàng vô, giả đồ mua một ít món đồ ít tiền, cảm chừng, làm như vậy cho ông thấy Bristoll thầy mình vô phở đó mới tin chắc mình là vợ chủ phở lớn ấy.

Khi nàng ấy ra về, thì ông thấy Bristoll trong lòng cũng ái truyệt tư lương, nó bắt thương nàng ấy, ông ra cửa ngõ chừng theo nàng, thì quả thiệt nàng vô phở buôn to đó.

Khi nàng Varrette vô phở buôn to này, thì chủ phở hỏi mua chi? — Nàng nói: Tôi là vợ ông bán thuốc tên là Bristoll ở dưới đầu « dúi cũng một đường này, chóng tôi sai tôi « đem thuốc cho bệnh, ghé lại đây mua ít « món đồ gia dụng. »

Chủ phở này tên là Ritord, thầy nàng ấy cũng đẹp lòng song không dám chọc ghẹo chi, mua đồ xong rồi thì nàng kiêu xin về.

Qua bữa, sau, nàng ấy lại tiệm thuốc nữa, ông thấy Bristoll mừng rỡ, hỏi thăm: vậy chớ chóng thêm đã mạnh chưa? Nàng trả lời: thuốc thấy bán chớ tới hôm qua, chóng tôi uống thì bệnh giảm được năm phần còn năm phần. Nên nay tôi tới nhờ thầy xuống ơn mơn cho tôi, bán thêm ít nhiều thuốc ấy nữa, may nhờ Trời cho chóng tôi bệnh ấy được thuyên thì tôi mắc nợ của thầy bao nhiêu đầu tôi trả không được thì mẹ chóng tôi cũng phải trả mẹ chóng tôi cũng một tay thiên-hộ ở xứ này có nhiều người tri danh. Vì bấy lâu nay, mẹ tôi tồn thuốc quá muôn ngàn, mà bệnh còn tiếp

anh
yây.
iêm
ong
câu,

han
i ở
ette
phở
hấy
đó,
như
xả
hải,
lớn
nua
vậy
nói

ong
rog
thì

thì
vợ
đầu
tôi
it

mắt, bởi có ấy, nên mẹ tôi bỏ liều chóng tôi. Song tôi cũng không ngã lòng, cũng rằng mà nuôi chóng tôi cho trọn niềm phu-phụ đạo cang-thường phải giữ cho vẹn toàn, đầu nghèo giàu phú đẳng tại nơi Trời.

Thấy Bristoll nghe nàng ấy nói phải nghĩa, thì đem lòng thương. Thấy Bristoll nói không hề gì, đầu thêm mua một hai trăm quan tới cũng bán cho. Nàng Varrette mừng lấy thuốc đem về, nàng cũng đi lên cái phở lớn vô đó, rồi cũng cứ nói chóng tôi bữa nào cũng sai tôi đem thuốc cho kẻ bệnh, rồi cũng giả đồ mua một hai món đồ. Thấy thuốc Bristoll cũng nom theo coi thầy quả, nàng vô phở ấy, còn tên Ritord là chủ phở buôn to này cũng ngờ nàng là vợ thầy thuốc Bristoll.

Còn thấy thuốc Bristoll chắc nàng là vợ chủ phở buôn to, tưởng bậy như vậy.

Nàng ấy mua đồ rồi thì về nhà nàng: Qua bữa sau nữa là bữa thứ ba cũng lên tiệm thuốc lấy thuốc, làm như thế mãi, tiền mua thuốc chịu cũng đã nhiều quá 200 mark.

(sau sẽ tiếp theo.)
 Vô-kim-Thẩm,
 Instituteur (Thủ-Thừa.)

LỜI RAO

Kính lời cho chư quới hữu đăng hay ai liêm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thư và tướng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gọi Mandat thư cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi tức, và tới tháng Novembre ai muốn mua thư hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một máy bán xe máy hiệu liêm là SON-LONG ở 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy

cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dạng là: xe máy hu, máy may, súng Tiều-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và viết thư nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

Nay kính
 SON-LONG, tân hiệu.

Ngày 26 Aout 1903.

GIÁ LÚA GẠO	SON-LONG, tân hiệu.		
	VINH-LONG	CỔ-CÔNG	ĐẠI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chớ đèn nhà máy.....	3 \$ 60	3 \$ 60	3 \$ 60
Gạo lức nhà máy mỗi tạ 134 cân hay là 60 kilos 700.....	5 Phần thóc (trong 1 trăm)	19	15
Vào bao sẵn, khối thuế.....	20		
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo dấn sàng và tốt xấu.		

CỰU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỞ ĐƯỜNG ME SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ như có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, văn văn....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt. Nội hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau nầy:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cỏ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá... 6\$00	là Cao-Mên-Cuộc giờ 1 cuốn là... 0 40
Thơ Lục-vân-Tiên... 0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi... 0 60
Thơ Đông-Ngọc in lần thứ nhất... 0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ... 0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh... 0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Trấn-kim-Hải in lần thứ nhất... 0 25	Phong-hóa Điều-bành... 0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu... 0 30	Tứ-Thơ cuốn nhì... 1 60
Nhị-dộ-Mai... 0 30	Minh-Tâm Bưu-giám cuốn nhứt nhì 2 00
Phụ-Kiều (3 ^e édition)... 0 20	Conversation... 0 70
Chiêu-Quân công-hồ... 0 35	Vocabulaire Annamite français... 1 60
Thờ Nam-kỳ... 0 10	Vocabulaire Trương-Vinh-Kỳ... 1 20
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá... 0 30	Miscellannée... 1 40
Tướng Sơn-hậu 3 thứ nhập lại bán... 0 30	Cours d'Annamite... 2 50
Chánh tá và Lục-súc... 0 10	Cours gradué... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên... 1 00	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình
Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu	Và việc hộ và việc thương-mại của người
	Bổn quốc... 1\$00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUI-MÃO
(1903)

NGÀY LANGSA	THÁNG CHÍNH LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BẢY ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG CHÍNH LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BẢY ANNAM
1	Mardi	10	Thứ ba	17	Jeudi	26	Thứ năm
2	Mercredi	11	Thứ tư	18	Vendredi	27	Thứ sáu
3	Jeudi	12	Thứ năm	19	Samedi	28	Thứ bảy
4	Vendredi	13	Thứ sáu	20	DIMANCHE	29	CHỖA NHỰT
5	Samedi	14	Thứ bảy				Tháng 8 ANNAM.
6	DIMANCHE	15	CHỖA NHỰT				
7	Lundi	16	Thứ hai	21	Lundi	1	Thứ hai
8	Mardi	17	Thứ ba	22	Mardi	2	Thứ ba
9	Mercredi	18	Thứ tư	23	Mercredi	3	Thứ tư
10	Jeudi	19	Thứ năm	24	Jeudi	4	Thứ năm
11	Vendredi	20	Thứ sáu	25	Vendredi	5	Thứ sáu
12	Samedi	21	Thứ bảy	26	Samedi	6	Thứ bảy
13	DIMANCHE	22	CHỖA NHỰT	27	DIMANCHE	7	CHỖA NHỰT
14	Lundi	23	Thứ hai	28	Lundi	8	Thứ hai
15	Mardi	24	Thứ ba	29	Mardi	9	Thứ ba
16	Mercredi	25	Thứ tư	30	Mercredi	10	Thứ tư

H

NAM THƯ BÀ SỞ THƯ 109
Ngày 11 THÁNG 8 NĂM QUI-MÃO Ngày MỒNG 1 Octobre 1903

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

<p>GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH</p> <p>Người bản quốc một năm... 5\$00 sáu tháng... 3.00</p> <p>Tại Đông-dương Người Langsa cùng ngoại-quốc một năm... 10\$00 sáu tháng... 5.00</p> <p>Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00</p>	<p>CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO</p> <p>CHỦ BÚT: LƯƠNG-KHẮC-NINH</p> <p>Từ Đứ-Thức</p> <p>ĐƯỜNG LAGRANZIÈRE, SỐ 84.</p> <p>SAIGON.</p>	<p>ANNONGES</p> <p>1^{er} Page le centimètre... \$ 1 50</p> <p>2^e Page le cent... \$ 1 00</p> <p>3^e Page le cent... \$ 0 80</p> <p>4^e Page le cent... \$ 0 60</p>
--	---	--

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bổn-quản chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghĩ, chớ có gọi cho ông Canavaggio nữa.

Cầm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước nầy vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Thương cở luận.

(tiếp theo)

Lập cuộc hùn vốn buôn chung; tình lời nghĩ lui, xét lời toan lỗ, làm cho trọn đầu trọn đuôi, nghĩ cho tương tất rồi, và rõ là lợi. Vậy mà một người lập cũng không xong; đầu mà người đủ giàu và thông cũng không

lý nào buồn lớn một mình cho tiện; cũng có một ít người làm một mình; nhưng mà chung cuộc rồi phải bị hao tài, tổn lực, chớ không ích chi cả. Bởi sao? Cũng bởi phải dặng người làm công; thì những người làm công, cứ việc tính ngày mà thâu; chớ có lợi chi trong nhà buôn ấy, mà hòng lo; còn chủ thì có một mình, lấy ai mà xem xét cùng mình, và giúp đỡ mình; lẽ nào xem coi cho cháu tất dặng? Bởi vậy chớ nên, mỗi hăng lớn buôn to, thì phải nhiều người hùn hiệp mới mạnh; nếu làm một mình, thì bất tiện nhiều bề; chẳng phải một bị người giúp việc làm công tham lam gian trá mà thôi, mà hai là một mình, mình không kiên dễ ai, không lo sợ ai, thông thả phóng tu, xa hoa hực hoá chi phí vô độ; bởi vì của mình; chớ đến đời

trở ra hư-hại tăng mặt. (Lời tôi tỏ đây, cũng có chừng; có người làm hư như vậy; rồi thiên hạ lấy gương soi ấy, mà làm gương phải; không dám lo tính buồn to, bán lớn; lại dõ rãng trời không muốn cho người bán quốc buồn cho đại lại; biết đó cho trời, chứ không biết xét như lời tôi tỏ ra đó.) Ấy là tại làm một mình, bởi ý mình có tri đủ sức, nên làm sanh tệ, để gương soi như thế ấy. Thiệt cũng đáng thương hại cho người bán-Quốc! Rồi nhiều, vì ít gặp người làm gương cho phải, lại bị gặp gương sai, cho nên sanh lòng hối hận, sẽ sụt hoài. Xét nghĩ cho rõ cho kỹ, đừng biết ắt là: sai bởi người thất tri, chẳng phải rủi trời làm; thì cũng không đáng sợ, mà không hùn hiệp buồn chung.

Trong bài kể đây, tôi tỏ rằng: đến lúc tỉnh và nghĩ việc hùn mà buồn lớn đã đủ; mà một mình không lý lập cho thành, nên phải lập thêm mới xong. Cách lập thế như vậy:

Lúc thông thả rảnh rang, ngồi nghĩ xét trong trí, tìm tìm xét nội trong xóm, trong làng, trong tổng, hay là trong hạt của mình ở, coi người nào, mà mình đáng phân trần bàn luận, tỏ lòng lo tính lập cuộc hùn hiệp buồn lớn, cái tiếng đáng dấy nghĩa nhiều lắm. Sao gọi rằng đáng? Thứ nhất, người tuy không giàu, mà dư vốn, không thiếu nợ ai, có địa địa, huê lợi ước hai ba ngàn ngàn trong mỗi năm. — Thứ hai, người đứng trên sáu mươi, đứng dưới ba mươi tuổi. — Thứ ba, người có biết học bát luận văn chương nước nào, miễn là người có học, thì đáng thông. — Thứ tư, người có tri hóa, hòa huân, thuận hậu, lâu nay không có tiếng chi, ngoan ngoan, xấu trá, gian hiểm. — Thứ năm, người cho có danh vừa đủ trong nội tỉnh biết. Nghĩ xét trong trí mà lựa ban đầu lời gần, rồi lần dần xa, cũng nội trong chỗ xứ mình ở, lựa cho đáng bốn người, mỗi người cho đủ năm đều tỏ trước đó, rồi mới sắp người nào thứ-nhất, thứ-nhì, thứ-ba, thứ-tư. Sắp rồi, lựa lúc rảnh và khi vui, giờ mát mẻ, khi hòa huân, mới một người thứ nhất đến nhà mình, đặt tỏ cho rõ ràng việc mình đã nghĩ mấy lâu đó; tỏ và các nghĩa, phân lý cho thông, cho người nghe cho rõ; chờ cho người thứ nhất nẩy đồng lòng hiệp ý với mình, đừng nong sức

mà lập cùng mình. Lúc người đầu theo mình, thì định ngày mỗi người thứ hai đến. Mình và người thứ nhất hiệp lại mà phân lý luận việc cho người thứ hai ấy nghe cho rõ. Xem coi, lúc một người mà nói cho một người nghe còn khó; chứ lúc hai người mà tỏ cho một người nghe thì đã dễ rồi. Vậy lúc dựng ba người đồng tâm đồng chí, thì ắt gồm đủ bốn đủ năm người; cũng cứ thứ như vậy mà làm thì thành sự chẳng khó. Lúc bốn người đã lựa trước đó chịu hiệp cùng mình rồi, thì phải làm như vậy: đều nẩy sau sẽ tiếp theo.

LƯƠNG-DỨ-THỨC Bền-tre.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, Rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nếp từ Lục-Tỉnh đến Cao-Mang và bán mỗi hạt Tham-biến, trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chú vị đừng bỏ, rằng hàng này bán rượu thiệt tốt, đặt rộng Nếp mà thôi, dùng mà tẻ tự sạch sẽ, và uống thì rất mạnh mẽ; vì đặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bà nhì) dựng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nơi Saigon, số nhà và đường đã tỏ đó mà thương nghị, dựng hàng lãnh bài cho mà bán. (Rượu này có nhân lưỡng-long.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Từ-Thứ nghe quân báo có thơ của mẹ gọi đến, bèn lật đặt đòi người đem thơ vào mà hỏi. Người ấy thưa rằng: « Tôi vưng mạng của Lão-phu-Nhơn đem thơ qua đây. » Từ-Thứ bèn mở thơ ra xem.

Thơ rằng:

« Mời đây, em con là Từ-Khương đã thác, « một mình mẹ quạnh hiều, dang lúc lo buồn, « chẳng dè lại bị Tào-thừa-Tướng gạt bắt đến

mình
nh và
n việc
m coi,
se còn
người
đồng
gười;
nh sự
chịu
váy
n-tre

ndigé
Rue

Cao-
trong
, rao
rượu
là tự
bằng

(nhì)
nơi
uống
rượu

của
thơ
trng
ly «

hác,
uốn,
đến

« Hứa-xương lại nói rằng con bội phần, nên bắt mẹ mà cầm tù, nhờ có bọn Trinh-Giục cứu mới khỏi, nếu dựng con về đầu thì mẹ xin khỏi thác; như con có dựng thơ rồi, xin tưởng nghĩa cù-lao tức tức trở về, cho trọn niềm hiếu-đạo, rồi thủng thủng sau sẽ lo mà lui về quê ruộng, cho khỏi bị họa to; chờ như mạng mẹ nay thì cũng lý như chỉ mảnh treo chuông, duy có trông con về cứu mà thôi; nói ít biết nhiều xin con suy liệu. »

Từ-Thứ đọc thơ rồi nước mắt như suối chảy, bèn cầm thơ vào ra mắt Huyền-Đức và thưa rằng: « Tôi vốn là người ở Dinh-châu, thiết tên là Từ-Thứ, tự Nguơn-Trực, hơn vì lánh nạn, mới cải tên là Đơn-Phước, lúc trước, nghe Lưu-kiên-Thăng hay chiêu hiền nạp sĩ, nên đến mà đầu, đến khi ngồi mà đàm luận việc đời, mới biết và là người vô dụng, nên tôi làm thơ từ va, rồi liền đêm đến nhà Tư-Mã-Thủy-Kiên mà thuật việc ấy; Thủy-Kiên trách tôi rằng không biết lựa chừa; lại nói có Lưu-dư-Châu ở đây sao chẳng đến mà phò; bởi vậy, nên tôi mới giả khùng mà ca nơi chợ, dựng gheo Sứ-Quán, may nhờ Sứ-Quán chẳng bỏ, lại đem về mà trưng dụng; ngặt vì mẹ già, nay bị gian kẻ của Tào-Tháo nó gạt đến Hứa-xương mà cầm tù, nó gán muốn giết, nên mẹ tôi có viết thơ gửi qua đây, tôi không lẽ mà không đi, chẳng phải là tôi không muốn liều thân khuyên mà mà báo hộ cho Sứ-Quán, ngặt mẹ già bị bắt, nên phải kiêu mà về, xin dùng cho tôi, sau sẽ lo phương tương hội. » Huyền-Đức nghe nói vùng khóc rưng lên rằng: « Mẹ con là đạo trưởng, thoản như Nguơn-Trực có gặp dựng Lão-phu-Nhơn rồi, hoặc có trở lại mà dạy Bị dựng chẳng. » Từ-Thứ bèn lay tạ muốn đi. Huyền-Đức nói: « Xin nàng lại một đêm mai tôi sẽ đưa đi. » Đêm ấy Tôn-Cang lên nói với Huyền-Đức rằng: « Nguơn-Trực là người kỹ tài trong thiên hạ, lại ở đây đã lâu thì va đã biết hết việc hư thiệt trong binh cơ của ta, nếu để cho va về tay Tào-Tháo, Tháo ắt trưng dụng, thì ta phải khôn; Chúa-Công phải hết sức mà cầm va lại, đừng cho đi; Tháo thấy

Nguơn-Trực không về, thì ắt chém bà mẹ đi. Nguơn-Trực hay mẹ thác, ắt phải rằng sức đánh Tào-Tháo mà báo thù cho mẹ. » Huyền-Đức nói: « Chẳng nên để giết mẹ đi, cho mình dùng con, ấy là bất nhơn, cầm lại chẳng cho đi mà giữ mẹ con, ấy là bất nghĩa, ta thà là thác, chứ không làm đầu bất nhơn bất nghĩa như vậy đâu. » Chúng đều khen ngợi; Huyền-Đức mới Từ-Thứ uống rượu. Thứ thưa rằng: « Nay nghe mẹ tôi bị tù, đầu cho về vàng chén ngọc nước cũng chẳng có. » Huyền-Đức nói: « Tôi nghe ông gán đi như mất tay chơn, tuy gan róng lim phụng cũng chẳng biết ngon. » nói rồi hai người nhìn nhau mà khóc, ngồi chờ đèn sáng. Các tướng đã sẵn bày yến tiệc ngoài thành mà đưa đi. Huyền-Đức với Từ-Thứ kể ngựa với nhau ra khỏi thành, đến nơi Trường-dinh xuống ngựa mà từ nhau. Huyền-Đức giờ chén rượu lên mà nói với Từ-Thứ rằng: « Bị vô duyên bạc phận, chẳng dựng hiệp với Tiễn-Sanh, vậy thì Tiễn-Sanh phải rằng mà phò Tấn-chúa dựng lại công-danh. » Từ-Thứ khóc mà thưa rằng: « Tôi tài thừa trí mỏng nhờ ơn Sứ-Quán trưng dụng, nay nửa chừng mà phân cách nhau, cũng hơi việc mẹ tôi, đầu cho Tào-Tháo nó có bức thế nào đi nữa, tôi thế trọn một đời tôi cũng chẳng lập một mưu. » Huyền-Đức nói: « Hề Tiễn-Sanh đi rồi thì Bị phải vào rừng núi mà trốn cho xa. » Thứ thưa rằng: « Tôi với Sứ-Quán mà chung lo nghiệp Vương Bá đây, là nhờ chú lật lòng, nay mẹ già tôi làm vậy, thì lòng dạ tôi đã rồi rồi, đầu cho tôi ở lại đây cũng vô ích, có làm chi đáng, Sứ-Quán phải đi tìm người cao hiền dựng phụ tá mà lo nghiệp cả, có chi mô bình rịch lắm vậy. » Huyền-Đức nói: « Người hiền trong thiên hạ, e chẳng có ai hơn Tiễn-Sanh đáng. » Thứ thưa rằng: « Tôi tài trí tầm thường có chi mà khen lắm vậy. » Lúc gần biệt Thứ lại nói với Chư-tướng rằng: « Chư công hãy rằng mà phò Sứ-Quán, dựng lập công danh cho Bả Lạc sử xanh; chờ có bất chức tôi như vậy, mà không dựng trọn thì chung. » Các tướng đều thương xót. Huyền-Đức chẳng nề lia Từ-Thứ; đưa một khúc đàn, rồi lại đưa một khúc nữa; Từ-Thứ từ rằng: « Sứ-

Quản chẳng cần chi phải đưa xa, tới đây tới
xin cáo biệt. » Huyền-Đức ngồi trên ngựa nắm
tay Từ-Thứ mà nói rằng: « Tiên-Sanh mà đi
đây, thì một người một phan trời, không biết
ngày nào dựng hiệp. » Nói rồi nước mắt xuống
như mưa. Từ-Thứ cũng khóc mà từ biệt.
Huyền-Đức đứng ngựa bên đường ngó theo thầy
Từ-Thứ với kẻ tòng giả cỡi ngựa phần phần
đi riết. Huyền-Đức khóc rằng: « Ngươn-Trực
đi rồi, ta liệu làm sao. » Cứ lau nước mắt ngó
theo Từ-Thứ hoài; bỗng có chòm cây án khuất
Từ-Thứ; Huyền-Đức lấy roi chỉ mà nói rằng:
« ta muốn đốn hết cây nơi rừng này đi. » Các
tướng hỏi: « vì cớ nào? » Huyền-Đức nói:
« tại nó án khuất làm cho ta không dựng thầy
Ngươn-Trực. » Lúc đang nói, bỗng thầy Từ-
Thứ quay ngựa trở lại. Huyền-Đức tưởng
thăm rằng: « Ngươn-Trực trở lại, hoặc là ý
không muốn đi chăng? » « Bèn vội và giục ngựa
đền trước và hỏi rằng: « Tiên-Sanh trở lại đây;
tại cớ ý chi? » Thử gò ngựa thưa rằng: « tôi
nhờ rời rắm trong lòng mà quên dặn Chúa-
công, gần đây có một người kỳ sĩ ở ngoài
thành Nhon-dương 90 dặm tại chôn Long-
trung, sao Sứ-quân không qua mà cầu va. »
Huyền-Đức nói: cảm phiền Ngươn-Trực, xin
thỉnh giùm đền. » Thử nói: « Người ấy không
phải dễ, Sứ-Quân phải bốn thân đến đó mà cầu,
nếu dựng người ấy, thì không khác chi nhà
Châu dặng Lữ-Vọng, nhà Hồn dặng Trương-
Lương. » Huyền-Đức nói: « người ấy sánh
tài đức với Tiên-sanh dường nào? » Từ-Thứ
đáp rằng: tôi mà sánh với va, thì cũng như
ngựa bên sánh với kỳ-lân, chim óm tỷ cùng
loan phụng; người ấy thường hay sánh mình
cũng như Quán-Trọng, Lạc-Nghị theo ý lời
xét thì Quán-Trọng, Lạc-Nghị cũng chẳng
bằng va; và thiệt có tài kinh thiên vĩ địa, rõ
là đời nay có một mình và mà thôi; Huyền-
Đức mừng nói: « người ấy tên họ là chi? »
Thử đáp rằng: « người ấy là người ở đất
Lang-nha, quận Dương-dô, họ phúc Gia-Các,
tên Lượng, tự Không-Minh, ấy là dòng của
Gia-Các-Phong, là quan Tư-Lệ-Giáo-Húy, nhà
Hồn, người cha tên Quê, tự Từ-Công, làm
quan Quận-Thừa đất Thái-sơn, mất sớm, Lượng
bèn theo người chú tên Huyền, Huyền có quen

với Kinh-Châu Lưu-kiến-Thống, nên qua mà
nươn dựa, bên cát nhà nơi đất Nhon-dương,
sau Gia-Các-Huyền thác rồi, thì Lượng với em
là Gia-Các-Huân làm ruộng nơi Nam-dương,
thường hay ưa làm thơ Lương-Phụ, chỗ va ở,
có danh núi lên Ngọa-long-Can, nên va đặt
hiệu va là Ngọa-Long Tiên-Sanh, người ấy
thiệt rõ là kỳ tài, Sứ-Quân phải chịu nhọc mà
cầu, nếu va chịu ra mà phụ tá thì có lo chi
là thiên hạ không an. » Huyền-Đức nói: « Xưa
Thủy-Kiên Tiên-sanh thường nói với tôi, Phục-
Long, Phụng-Sở hai người dựng một, thì an
thiên hạ, nay Tiên-Sanh nói đây có phải
là Phục-Long Phụng-Sở chăng. Thử đáp rằng:
« Phụng-Sở là người ở Nhon-dương tên Bàn-
Thống; còn Phục-Long là Gia-Các, Không-
Minh đó. » Huyền-Đức nghe nói, mừng rỡ
nhảy nhưt mà nói rằng: « nay mới biết rõ
Phục-Long, Phụng-Sở, người hiền ở trước
em, phải mà Tiên-sanh không nói, thì Bị có
mất cũng như kẻ mù. » Từ-Thứ tiếng cử
Không-Minh rồi bèn từ biệt Huyền-Đức lên
ngựa mà đi.

(sau sẽ tiếp theo.)
CANAVAGGIO.

Thi phổ.

*Tiên Thống-ngôn La-phủ-thành-Bám,
thiếu nhiệm Saigon.*

Thiên nhậm tưng từ trấn thủ hành,
Hoạn đở nhưt lộ đạt hành trình;
Tiêu, Tào, khẩn thị huân công trọng,
Công sự đương buồn lực đại danh.
Châu-độc Hương-chủ Nguyễn-minh-Khải

Ly-Hương tình chữ thượng tri hành,
Khườn niệp lân quán trọng viên trình;
Biểu tưu đực-thiền từ vi tận,
Phong trấn đa thiếu hữu thân danh.
Hà-tiên, Hương-chủ Huỳnh-dất-Tuần.

Phước tình nhưt lộ trọng hành hành,
Vạng-Lý quan sang trấn thủ trình;

Bạch bích bàn sang xa nhưt tịch,
Thử hồi những vị hiền phương danh.
Vĩnh-tê Học-sanh Hồ-học-Hải.

Hành hành thử độ thực hành hành,
Thiên lý na khám hưởng lộ trình;
Hổ thỉ tứ phương quán hữu phạn,
Như hà hậu thế hiền kỳ danh.
Châu-độc Hương-giáo: Phan-kiên-Chi.

U tình khúc khúc chiến boanh hồi,
Chiếu liễu ngắm toàn biệt đồng thời;
Tình bì hoạn đở thiên lý ngoại,
Tâm dư lương thiện số niên lai.
Hém vô khổ tình đầu chính hạt,
Tạm tri đồng buồn biểu tỏ hoài;
Biệt bầu chi mỹ huyền đở nguyệt,
Tha thời danh vọng hảo trùng khai.
Bắc-ký Thừa-thiên-phủ: Trần-mông-Loan.

Nhà lang gân gửi tới lui ngày.
Đường Hoạn đầu đê vội dổi thay;
Một gánh giang sang chia giá đở,
Trong vòng bằng hữu mây người đây,
Ngọn đèn tâm sự khêu cùng lộ,
Chén rượu quan hà rót lại say,
Rung vó mai đầu ngư chữ đèn,
Trông tình vẻ dặng khác trông mây.
Mỹ-đức Hương-chủ: Huỳnh-dặng-khoa.

Đông-hó-Tây-công lại rời qua,
Bồn biển anh em tỷ một nhà,
Sửa trập sẵn dẹo quyền lộc vị,
Chúc hài đầu nệ dậm sang hà,
Lên lầu đở chạnh quê hương cũ,
Ra ải dây buồn bạn tác xa,
Chén rượu theo đưa rơi nước mắt,
Sang giàu khuyến chớ phạn đời ba.
Châu-độc Giáo-sư: Hồ-học-Sanh.

An hà dậm cách dạ nào khuấy,
Bền nghề nay người bước lại dạy,
Gấp mặc chưa người cơn gấp mặt,
Cắm tay thêm thăm lúc cắm tay,

Hiệp tan chắc tợ mây tuôn bát,
Ngơ ngẩn dường như nhận lạc bầy,
Trung tính vài lời xin chữ dạ,
Dầu ngoài bốn biển cũng như đây.
Châu-phủ: Phan-kiên-Chi.

Ké vai nắm áo lại cầm tay,
Ngần dậm xa đưa dạ chẳng khuấy,
Thở thở quanh tường chim nhỏ bạn,
Ngần ngơ lạ cảnh vượng lán cây,
Đông-dương phép nước vưng lời dạy,
Mỹ-đức quê nhà lẽ khó dạy,
Chén rượu tiễn hành pha nước mặc,
Cái dươn giải câu thơ không chấy.
Hồ-học-Hải.

Ráng cung lên ngựa quyết phen này,
Rót chén-Dương-quan rượu chẳng đây,
Đọt pháp chắc vì cờ lán nước,
Cảng xe cam chịu nhứt chia đây,
Lên yên xin hưởng niềm tôi chúa,
Xuông viết chỉ nhường việc dặng cây,
Ngươi chữ sau dấu danh chớ rặng,
Anh em nghĩa nặng thầy sau này.
Thầy-thuở: Trần-mông-Loan.

Bệnh rình tình thương lắm lúc ngày,
Đổi dổi giầy gió khéo thay lay,
Mây trùng mai lảnh vui lòng đó,
Một dải biếc sơn chạnh dạ đây,
Tiệc rượu quan hà lơ lửng chén,
Phiếm dờn sơn thủy ngân ngọc tay,
Dưới-trời ai dễ không lý hiệp,
Định-rình tình thương lắm lúc ngày.
Pháp-sư: Lâm-lân-Đức.

Nắng ơn đùm bọc mây năm nay,
Xây phúc phau bầu chạnh nội này,
Tài dạ Mạnh-Thường ghi những thuở,
Nét mây Cao-Huệ cách từ đây,
Ngọn đèn sơn thủy to đời dặng,
Chén rượu Dương-quan lụy ứa đây,
Dám hỏi non sông trắng gió cũ,
Trông cơn vẩy hiệp kíp hay chấy.
Thơ-ký: Trần-phước-Phân.

Vầng trăng xè dâm mây chòm,
 lẩn đạo thêm đông ngóng cổ dòm,
 Chờn chờ non xanh sương nhuộm dươm,
 Rung rinh dòng bích sóng lom xom,
 Nào nóng tiêng. dề vang. ngâm ôi,
 Nhặt thức canh gà vôi. gáy om,
 Phải được phép máu phương rút dật,
 Thâu đường. ngân dậm hiệp chòm nhom.
 Trần-phước-Phận, Secrétaire.

Lưu biệt Hà-tiên nhĩ tam tri kỷ

Tính năm dật khách chẳng mười ba,
 Từ giả sống non tách dậm xa,
 Thịnh khí vừa ưa vui với bạn,
 Tang bồng chưa vẹn nợ theo ta;
 Mây bay dạ tưởng hồn què lại,
 Biển mộng tình thương nước mắt sa,
 Xin gởi một vương tòng cúc củ,
 Chờ về khoan nở ít nhành hoa.

Thơ-ký La-thành-Đàm,

Phương giải mắ thuốc độc.

Như hồi mới nuốt ực thuốc độc vào, có ai ở một bên thì phải mau mau mà làm cho mửa ra, hoặc là thọc dóc-giọng, hoặc là cho uống thuốc mửa.

Còn như đã uống thuốc độc dặng một chập lâu rồi thì phải cho uống thuốc hạ hay là phải thông-khoan.

Mây thứ thuốc độc thì đều có thuốc giải độc riêng; không kể cho xiết hết dặng.

Uống Nha-phiên. — Nha-phiên là thuốc độc thường dùng trong Nam-kỳ. Như hay kip-ai uống nha-phiên thì phải cho mửa liếp.

Còn như mà uống một chập lâu thì phải kiếm cho hết cách mà đứng cho người mắc thuốc ngủ. Phải kêu gọi nói chuyện, nói vắng phải vô hai bên gò má và lấy khăn nhúng nước lạnh đánh nơi ực. Phải cho uống nhiều cà-phê nâu thiệt đậm; như không có cà-phê thì cho uống trà lâu cũng cho thiệt đậm.

Cũng phải dùng phương mà làm cho người bị thuốc lầy hơi mà thở cho dặng. Phải đặt gạch nóng dài theo hai bên hông mà hơ; phải lấy rượu annam hay là dậu hời mà đánh tay đánh chơn.

Rút trong sách Y phương tiện dụng của ông BOCSQ.

Chuyện cơ xảo

(tiếp theo)

Bữa rồi sau hết, nằng quyết lòng dứt hai tiệm, nằng lên nói với chủ phố buôn to Ritord rằng: chống tôi M. Bristoll tính lên phố ông chủ mà mua hóa, hạng chỗ đi tỉnh khác mà lập tiệm, song đi không dặng, như đèn mà « 8 giờ tôi lên đây mua đồ, hể tôi mua món « chỉ thì cứ biên vào loa rồi ông cho tài phủ theo « chơn tôi lại tiệm thuốc chống tôi trả tiền có « được chẳng? Nằng hỏi chủ phố, chủ phố nói được thì mua bao nhiêu cũng dặng. Nói xong rồi nằng trở xuống tiệm thuốc nói với thầy Bristoll rằng: chống tôi nay thiệt mạnh, nên tính đến mai chừng 10 giờ, hai vợ chống tôi đánh xe lại trước thăm thấy sau tỉnh liền thuốc. Thấy Bristoll nghe nói thì mừng.

Qua sáng mai 7 giờ, nằng kêu xe muối lại phố buôn to, vào lựa hàng hóa, thứ tốt thượng hạng mắc tiền là: găm, vóc, nhiều, nhưng số ít, còn đó châu báu là đồ vàng đồ bạc, mua xong rồi tính giá tiền hơn 4.000 mark, nằng biểu cứ đem ra chât ngoài xe, và biểu cho tài phủ theo chơn-lầy tiền.

Tên tài phủ sửa soạn sạch sẽ cũng lịch sự trai lên ngồi một xe với nằng, đánh xe xuống tiệm thuốc, xe vừa tới thấy Bristoll thầy: thì đã biết trước rồi, vì nằng có nới hòm qua dền bữa nay hai vợ chống nằng lại thăm mình và trả tiền thuốc, tưởng vợ chống-nớ. Thấy ra rước vào nhà khách, rượu trà tử tử. Thấy Bristoll hỏi ông chủ phố nay đã mạnh chớ? Tài phủ tỉnh thiệt trả lời rằng: tôi cũng được mạnh luôn hai người dặng, ngồi chuyện vắng với nhau. Nằng Varrette lại phỏng bán thuốc bảo tài phủ tiệm thuốc, lấy các thứ thuốc quý mắc tiền đem cứ chât ngoài xe tính tiền bao nhiêu rồi chống tôi trả tiền luôn thể. Tài phủ lấy thuốc đóng thùng phong niêm tử tề chât dầy xe tính có dư 1000 mark.

Đoạn nằng Varrette liệu nớ rồi, coi chừng hai người đang còn ngồi nói chuyện xam, tuốc ra lên xe đánh đi mất, biệt tâm nhân cả không tin tức chỉ cả.

Bây giờ hai người này là: Bristoll với tên tài phủ của chủ phố Ritord, uống rượu xong rồi, Thấy Bristoll thầy này giờ cũng lâu, mà không tỉnh tiến thuốc của vợ y mua, Thấy Bristoll mới hỏi. Nay hai vợ chống ông tôi dặng trả tiền thuốc chẳng? — Tài phủ ngân-ngờ không biết là gì. — Thấy Bristoll hỏi đòi nữa. — Tài phủ giận nói: ủa, tôi tờ dầy mà đòi bạc thầy, chớ tôi có mắc tiền ai? Tôi nưu thầy bây giờ. — Thấy Bristoll nghĩ biết, vì vợ va có nói, hắc hắc nó nói con lên, thì nó gặp ai bắt câu, nó lên nưu nưu nó đòi tiền. Thời chẳng thêm nói ta mà với nó, đi qua bên salon bán thuốc nói với chủ phố nó thì hay hơn. Thấy Bristoll đi, tên tài phủ càng sợ Thấy Bristoll ý muốn nói ngược, nên nó kiếm có đòi tiền thuốc mình, nếu dể nó đi mất, rồi chủ mình bắt dều mình thì làm sao? mới nưu thấy Bristoll lại, hai người cãi lầy đánh nhau, lỗ dẩu lỗ óc, chẳng phải bị výt tích mà thôi, mà lại, còn phải bị quan bắt giam cầm tra hỏi nữa.

Vừa xong dâm đánh lộn rồi, thì tài phủ tiệm thuốc nói với ông Bristoll, nói người dờn khi này, bảo tôi lấy thuốc nhiều vị mắc tiền, tính cộng hơn ngàn mark, rồi chống và hai tiền, va dem thuốc lên xe đoạn tròn mất. Quan bắt tới Tòa đường cứu vãn, xét trưng thì thật thấy Bristoll và chủ phố Ritord với tài phủ tiệm thuốc, cả ba người đều mắc mưu của con diêm Varrette ấy.

Điện dịch y tờ nhật-báo (anh-quốc) Zeitung tháng avril 1883. CHUNG.

Vô-kim-Thẩm, Instituteur Thủ-thừa.

LỜI RAO

Kính lợi cho chư quới hữu dặng hay tìm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tuồng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat thư cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi tức, và tới tháng Novembre ai muốn thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại đây tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một

liệm bán xe máy hiệu tiem là SON-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cũng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiem-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nôi và máy dờn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi dền-chờ tôi và viết thơ nôi cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SON-LONG, tân hiệu.

Ngày 26 Aout 1903.

GIÁ LỬA GẠO

	VĨNH-LONG	CỎ-CÔNG	BÀI-XÀU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chớ dền nhà máy.....	3 \$ 60	3 \$ 60	3 \$ 60
Gạo lức nhà máy mỗi tạ (5 Phấn thóc 134 cân hay là 60 kilos) trong 1 trâm	10		
700.....	15		
Vào bao sẵn, khối thuế.....	20		
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo dấn sàng và (tốt xấu).		

CỦU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG ME SÔNG BÊN-TRE. Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tam, Tứ-tho chữ nhu có âm quốc-ngữ. Bán đồ dùng nhà trường; như giấy trắng, giấy dỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, văn vãn.... Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt. Nôi hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin rước dền nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, số phí không nài nhiều ít. Nhà có máy may, máy y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này :

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đồng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.... 6\$00	là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là.... 0 40
Thơ Lục-vân-Tiên..... 0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi..... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất. 0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ..... 0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh..... 0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Trần-kim-Hải in lần thứ nhất. 0 25	Phong-hóa Điều-hành..... 0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu... 0 30	Tứ-Thơ cuốn nhì..... 1 60
Nhị-dộ-Mai..... 0 30	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì 2 00
Phủ-Kiều (3 ^e édition)..... 0 20	Conversation..... 0 70
Chiêu-Quán công-hộ..... 0 35	Vocabulaire Annamite français.... 1 60
Thơ Nam-kỳ..... 0 10	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ..... 1 20
Thơ Quang-Ấm điển ca..... 0 35	Miscellannée..... 1 40
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá..... 0 30	Cours d'Annamite..... 2 50
Tướng Sơn-hậu 3 thứ nhập lại bán. 0 50	Cours gradué..... 2 50
Chánh tà và Lục-súc..... 0 10	Thực kiếu về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người Bản quốc..... 1 \$ 00
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên..... 1 00	
Sử-ký Bê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu	

AI muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thư và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO (1903)

NGÀY LANGBA	THÁNG MƯỜI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TÁM ANNAM	NGÀY LANGBA	THÁNG MƯỜI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TÁM ANNAM
1	Jeuđi.....	11	Thứ năm	17	Samedi.....	27	Thứ bảy
2	Vendredi.....	12	Thứ sáu	18	DIMANCHE.....	28	CHỦA NHỰT
3	Samedi.....	13	Thứ bảy	19	Lundi.....	29	Thứ hai
4	DIMANCHE.....	14	CHỦA NHỰT				Tháng 9 Annam.
5	Lundi.....	15	Thứ hai	20	Mardi.....	1	Thứ ba
6	Mardi.....	16	Thứ ba	21	Mercredi.....	2	Thứ tư
7	Mercredi.....	17	Thứ tư	22	Jeudi.....	3	Thứ năm
8	Jeudi.....	18	Thứ năm	23	Vendredi.....	4	Thứ sáu
9	Vendredi.....	19	Thứ sáu	24	Samedi.....	5	Thứ bảy
10	Samedi.....	20	Thứ bảy	25	DIMANCHE.....	6	CHỦA NHỰT
11	DIMANCHE.....	21	CHỦA NHỰT				
12	Lundi.....	22	Thứ hai	26	Lundi.....	7	Thứ ba
13	Mardi.....	23	Thứ ba	27	Mardi.....	8	Thứ tư
14	Mercredi.....	24	Thứ tư	28	Mercredi.....	9	Thứ năm
15	Jeudi.....	25	Thứ năm	29	Jeudi.....	10	Thứ sáu
16	Vendredi.....	26	Thứ sáu	30	Vendredi.....	11	Thứ bảy
				31	Samedi.....	12	Thứ tám

NÔNG-CÔ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
mỗi năm... 5\$00
sáu tháng... 3. 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
mỗi năm... 10 \$00
sáu tháng... 5 00
Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHON: CANAVAGGIO

CHỦ: BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

Tự Dũ-Thức

ĐƯỜNG LAGRANĐIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

AI muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gọi cho ông Canavaggio nữa.

Cám không ai đăng in Tam-quốc lại như trước này vào các thư sách hay là làm riêng một cuốn cũng không đăng.

Thương cổ luận.

(tiếp theo)

Lúc kim đăng bốn hay là năm người, là những người mình lựa, (đã từ rồi trong bài này đây) người đã hiểu việc tình cách nghĩ của mình rồi, và bằng lòng theo mình, thì

nhóm những người ấy cùng mình mà bàn luận cách hùn vốn ước là bao nhiêu, để buôn việc chi, bày điều lệ, lập phép tắc, y theo thể lệ của mình đã nghĩ rồi; hoặc mình không hiểu rõ thể thức làm sao, thì phải cậy tay mấy ông Trạng-sư, những người luật-sĩ làm tờ hiệp hùn y theo thể lệ và y-theo luật.

Tờ hùn hiệp làm rồi, thì mình và mấy người của mình ký tên vào, kẻ mình và mấy người ấy, là người tát lập khải đoạn; và trong mấy người ấy cùng mình phải lấy trước là mấy phần hùn. Rồi hoặc in vào nhựt-báo trong xứ mình ở, rao cho thiên hạ rõ nghĩa là in trọn tờ hiệp hùn vào nhựt-báo cho người rõ; và trong bọn mình phải chia nhau ra, mỗi người đi mỗi hướng phát phân hùn, nếu phát đủ thì lập, còn phát không đủ thì thôi, cũng chẳng là hại chi.

CVN 54

Vậy từ đây mình có phát đủ phần hùn y như trong tờ đã định, thì cứ y theo tờ hiệp hùn mà thi hành đều trước theo trước, đều sau theo sau; chẳng có chi khó mà phòng các nghĩa.

Từ đầu đắp đất, từ trước đến sau, tôi chỉ cách thế muốn hùn hiệp buôn lớn, thì phải làm như vậy mới nên. Xét lại cũng có nhiều trang trí sĩ, ý muốn thành nhơn, mà mỗi đầu không từng, thì đầu muốn cũng khó nên. Nếu anh thợ vẽ cứ lo vẽ mặt cho khéo, cho rồi trước, thì tay chơn mình mấy ất là không xứng; bởi sao? Bởi không đất pháp; chớ cách anh thợ vẽ hình, hoặc vẽ cây, vẽ chim vượn, theo họa phép, thì trước hết con mắt phải ngó xuống tờ giấy trắng, mà trong trí thấy cái hình người, hoặc hình cây, hình chim chi cũng vậy; trí đã lập tự nhiên coi hình như có dạng trong giấy rồi; vậy nên cái tay cứ theo dạng trong trí mình, mới phóng-kiểu-sơ đủ đầu tron hình, sau mới dám tô vẽ phần mình; ấy là phép vẽ, như vậy mới thành; và nhờ con mắt nhờ trí xem, chớ nào phải nhờ tay. Nếu cứ theo tay, vẽ mặt rồi mới kím hình, thì chung cuộc rồi, vẽ không thành công đáng. Ấy vậy đam anh thợ vẽ mà sánh với người có chí lập hùn, thì ý trí tương đồng; tuy là việc làm khác xa, mà tâm chí giống một.

Xin bạn hữu tâm rằng làm cho đáng chuyện, đầu không dựng cũng có công, và biết mình làm thì đủ, câu này y theo lời đã luận rồi.

(sau sẽ tiếp theo.)

LƯƠNG-DỨ-THỨC, Bền-tre.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, Rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nếp từ Lục-Tĩnh đến Cao-Mang và bán mỗi hạt Tham-biến, trong Lục-Tĩnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chừ vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiết tốt, dặt rộng Nếp mà thôi, dùng mà tẻ tự sạch sẽ, và uống thì rất mạnh mẽ; vì dặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bài này đăng bán rượu này, thì phải dặt tại hàng này Saigon, số nhà và đường đã tỏ đó mà thương nghị, dặng hàng lãnh bài cho mà bán. (Rượu này có nhân lưỡng-long.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Từ-Thứ từ biệt Huyền-Đức rồi lên ngựa mà đi. Còn Huyền-Đức thầy lời Từ-Thứ nói, mới nhớ lại lời Từ-Mã Đức-Tháo như say mới tỉnh, bèn dặt chừ tương về Tân-giã, rồi sửa soạn lễ vật với Quang, Trương đóng lên Nam-dương cầu Không-Minh.

Nói về Từ-Thứ đã từ Huyền-Đức rồi, lại cảm vì Huyền-Đức có tình lưu luyện mình; lại e Không-Minh chẳng khứng ra giúp, nên giục ngựa thẳng đến Ngọa-long-Can, vào ra mắt Không-Minh. — Không-Minh hỏi đến có việc chi? Thừ nói: «tôi quyết phò Lưu-Dự-Châu, ngặt vì mẹ già bị Tào-Tháo cầm tù viết thư qua đòi, cực, chẳng dặt phải bỏ mà đi, lúc đi tôi đã tiếng cử ông cho Lưu-Huyền-Đức, Huyền-Đức nội ngày nay cũng đến ra mắt ông, xin ông chớ thôi từ, rằng ra tài mà giúp va, thiệt tôi lầy lằm may lằm.» Không-Minh nghe nói, giận mà nói lớn lên rằng: «Ông tưởng tôi là đồ nghi xên cùng tẻ-sao?» Nói rồi xù tay áo trở vào, Từ-Thứ mắt cỡ lui ra giục ngựa lên dặng về Hứa-xương thăm mẹ.

Dặn bạn một lời vì tương chừa, Về nhà ngàn giậm bởi thương thân. Muốn biết Từ-Thứ thế nào và xem bài sau phân dặt.

HỒI THỨ BA MƯƠI BẢY.

Từ-Mã-Vi tái tiếng danh sĩ, Lưu-Huyền-Đức tam cở mao lưu.

Nói về Từ-Thứ về tới Hứa-xương, Tào-Tháo hay Thừ đã về, bèn khiển bọn Mưu-sĩ Tuấn-Vức, Trình-Giục ra rước; Thừ vào tương phủ ra mắt Tào-Tháo. Tháo nói: «Ông là người cao hiên thông thái, sao lại cúi mình mà thờ Lưu-Bị làm vậy?» Thừ nói: «tôi lúc nhỏ lãnh nạn, trôi nổi gian hồ, sau đến

bài n...
ing n...
thươn...
(Ruo...

1

ra m...
m...
m...
s...
Nam...

l...
inh...

o ra...

việc...

hầu...

tho...

đi...

ức...

nh...

ng...

với...

ra...

le...

Tân-giã gặp Huyền-Đức bèn kết anh em rất hậu, mẹ tôi ở đây, mong ơn đoái tương, tôi cảm nghĩa chẳng cùng.» Tháo nói: «nay ông đã về đây, thì phải sớm khuya phụng dưỡng mẹ già, lại tôi cũng dặng nghe lời dạy bảo.» Thừ lạy tạ lui ra, lật dặt về thăm mẹ, khóc lạy dưới đất. Bà mẹ thất kinh nói: «Sao người về đây?» Thừ thưa rằng: «Mới đây con ở Tân-giã mà phò Lưu-Dự-Châu, nhơn dặng thơ của mẹ, nên liền đem về đây.» Từ-Mã cơ giận, giậm bàn vỗ ghè mà mắng rằng: «loài nhục tử, trôi nổi gian hồ đã mấy năm, ta tưởng người học nghiệp đã có chỗ trông, sao lại không bằng khi trước vậy? Người thường xem sách, thì phải biết câu trung hiếu bất lưỡng lưỡng toàn (nghĩa là: ngay thảo không dặng tron hai). Lại người há đi không biết Tào-Tháo là đũa giặc, nó khi vua, nghịch bề trên, còn Lưu-Huyền-Đức thì nhơn nghĩa rai khắp bốn biển, và lại là dòng dõi nhà Hôn, người đã theo phò thì phải là Chúa rồi, nay thầy có một bức thư giả mà chẳng suy xét, lại bỏ chỗ sáng về dặt chỗ tối mà mang danh xâu, ấy là kẻ ngu phu, ta còn mặt mũi nào mà thầy người nữa, người làm nhục cho tổ-tông, thì đồng sanh người trong trời đất lằm.» Mắng thối Từ-Thứ cúi mặt sát đất chẳng dám ngó lên. Bà mẹ trở vào sau bình phườn, giấy phúc kê gia nhơn ra báo rằng: Lão-Phu-Nhơn đã tự-ái trên giường nhà rồi. Từ-Thứ lật dặt vào cứu thì mẹ đã tắt hơi.

(1) Hôn Từ-Mã có linh mà thầy đồ của Tào-Tháo cũng thế đó thì bà mẹ thêm chớ không thêm ầu.

VỖ, dặt nước sông Chương-hà vào, dặng tập luyện binh thủy, để phòng đi đánh phía Nam. Nói về Huyền-Đức đang có sắm sửa lễ vật muốn lên Long-trung ra mắt Gia-các-Lượng, bỗng nghe quân báo rằng, ngoài cửa có một vị Tiên-sanh đội-mào cao, dài rộng, diện mạo khác thường dặt xin vào thăm. Huyền-Đức nói: «ây có khi Không-Minh chẳng.» bèn mặc áo ra rước, xem lại thì là Từ-mã-Vi; Huyền-Đức cả mừng, mời vào nhà trong ngồi xong rồi, nói rằng: Bị từ ngày cách biệt Tiên-Nhơn cũng bởi mắc việc binh gia nó ràng buộc nên không rảnh mà đi thăm ông dặng, nay ông đến đây thiệt tôi rất mừng.» Từ-mã-Vi nói: «tôi nghe có Từ-nguồn-Trực ở đây nên đến thăm.» Huyền-Đức nói: «mới đây, vì Tào-Tháo cầm tù bà mẹ, bà mẹ có sai người đem thơ đòi về Hứa-xương rồi.» Từ-mã-Vi nói: «trúng kẻ của Tào-Tháo rồi, tôi thường nghe Từ-Mã rất hiền, tuy bị Tào-Tháo cầm tù chớ cũng chẳng khứng viết thư mà kêu con về dặt, thơ ấy chắc là thơ giả, Nguồn-Trực không về, thì bà mẹ hoặc may những cớ; nếu nay về rồi bà mẹ ất thác.» Huyền-Đức thất kinh mới hỏi duyên cớ. Từ-mã-Vi đáp rằng: «Từ-Mã là người cao nghĩa, ất hổ vì thầy con làm chuyện hư.» Huyền-Đức nói: «Từ-Thứ lúc đi có tiếng cử Nam-dương Gia-các-Lượng, người ấy thế nào?» Vi cười rằng: «Nguồn-Trực muốn đi thì đi còn gheo va ra làm chi cho và phải phơi gan mửa mặt.» Huyền-Đức nói: «Tiên-Sanh nói sao vậy?» Vi nói: «Không-Minh với dặt Báo-lãng Tồi-châu-Bình, dặt Đình-châu Thạch-quảng-Nguyên, dặt Nhữ-nam Mạnh-công-Oai với Từ-nguồn-Trực, với bốn người ấy kết làm mặt hữu, bốn người ấy cũng vừa tình thuận mà thôi, duy có Không-Minh hay xem đại lược, thường hay ôm đầu gối mà ngâm thì lại chỉ bốn người ấy mà nói rằng: «bốn ông làm quan hật quá đến Thừ-Sử, Quán-Thú mà thôi; mấy người kia bởi Không-Minh còn chỉ ông làm sao! Không-Minh cười mà không nói; lại va thường hay sánh mình với Quán-Trọng, Lạc-Nghị, thiệt cái tài va không biết dặt mà lường cho dặng.» Huyền-Đức nói: «dặt Đình-châu người hiền sao mà nhiều

lâm vậy » Vi nói: « xưa có Ân-Quy xem thiên văn hay lắm, và thường nói rằng quán tinh (bảy sao) nhóm nơi đất Diên, thì đất ấy trở nhiều người hiền sĩ. » Lúc ấy Văn-Trường đứng một bên, nghe vậy, thì nói rằng: « tôi nghe Quán-Trọng Lạc-Nghị, là người có danh trong đời Chiên-quốc, công trùm vô trụ, Khổng-Minh đem mình mà sánh với hai người ấy, chẳng là thái quá. » Tử-mã-Vi cười rằng: « theo ý tôi tưởng, thì chẳng những là sánh với hai người ấy mà thôi, tôi muốn sánh với hai người khác nữa. » Văn-Trường hỏi: « hai người nào? » Vi nói: « nên sánh với Khương-tử-Nhã, là người gây dựng Nhà-Châu hơn 8 trăm năm; Trương-tử-Phong, là người khai sáng Nhà-Hơn hơn 4 trăm năm. » chúng đều sống sót. Vi bước xuống từ biệt mà đi. Huyền-Đức cảm lại không đành. Vi ra khỏi cửa người mặt lên trời mà cười lớn rằng: « Tiếc thay! Ngọa-long tuy dựng gập chúa mà không gập đấng thời. » nói rồi, xam xúi đi mất. Huyền-Đức than rằng: « ấy mới thiệt là người hiền ở ẩn đó. »

(sau sẽ tiếp theo.)

CANAYAGGIO.

Quảng văn thi cuộc

Nhơn điệp trung-thu năm nay, Bồn-quán ra đề: trung-thu thường nguyệt hạng vận! Thời trời chơi khơi lời xin chừ vẫn hữu hòa nguyên vận gởi đến ai trước đem vào trước, sau đem sau để xem chung chơi cho vui chứ không phân cao hạ làm chi; tuy vậy chớ hay dở cũng thầy đặng. Bồn-quán chủ-bút xin xuống trước.

Thú vui chi bằng thú theo thời,
Mượn bóng đèn trăng thấp giữa trời,
Bọt trắng tràn chung vui khách thưởng,
Cầu vàng ngót đọng thích người chơi,
Gió đông phưởng phất đưa hơi mát,
Đông bích lao xao bủa sóng khơi,
Trời nước rõ xem in mặt mặt,
Học xưa hứng tiết ít sai lời.

LƯƠNG-DŨ-THỨC, (Bên-tre).

Tu đầu cho bằng tu nhà

thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.

(tiếp theo)

Cái đạo làm con thảo ấy đầu,
Mẹ cha là Phật há tìm đầu,
Chớ rằng kinh kệ noi đường cả,
Phải biết thân hồn đáp nghĩa sâu,
Mổ cá chày kinh nào được nhiệm,
Lưng cơm vủa nước làm gương máu,
Hiếu xưa ham hơn đời đời nợ,
Ngũ giới tam qui lựa phải đầu.

Trần-duy-Thanh.

Người sanh trăm nết thảo làm đầu,
Sẵn Phật trong nhà lại kiếm đầu,
Lựa phải lên am tìm đạo cả,
Sao bì dưới gỏi đáp ơn sâu,
Độc kinh tam tạng nghe chưa thấu,
Trả nghĩa song thân dặng mới đầu,
Cái nợ sanh thành còn gánh nặng,
Vua hương bát nước phải lo đầu.

Gia-định, Chánh-quản, Định-thiếu-Quan.

Trăm nết xưa nay hiếu ở đầu,
Sách truyền như vậy há tìm đầu,
Am ma để rì nghe lảng liêu,
Sanh dưỡng cù lao nghĩa thấm sâu,
Niệm Phật trong thành không kể độ,
Dung vui dưới gỏi có danh máu,
Vóc hình nợ ấy bằng lo trả,
Những đứng con người phải sớm đầu.

Hội-đồng Bùi-thanh-Liêm, Bà-tạ.

Con người vẹn thảo ấy là đầu,
Cha mẹ chẳng thờ kính Phật đầu,
Tỉnh cũng chớ rằng công ấy trọng,
Cù lao phải báo nghĩa này sâu,
Chịu đòn ông Đình nào mưu nhiệm,
Nổi nghiệp vua Nghiêu ấy chước máu,
Ngạn ngữ lời rằng nhà sẵn Phật,
Tây phương tìm kiếm học lòng đầu.

Trần-duy-Thơ,

Secrétaire au Secrétariat du Conseil privé Saigon.

Kính thờ cha mẹ việc trên đầu,
Lựa phải tu hành có phải đầu,
Muôn đặng công phu tình bằng lảng,

Độc lo báo bổ nghĩa cao sâu,
Lên am cầu đạo lòng ngờ ngẩn,
Dưới gỏi sự thân lễ nhiệm máu,
Da vóc bởi nhờ ơn cức dục,
Phân làm con thảo trước toan đầu.

Lê-xuân-Thời,

Secrétaire des Douanes et Régies Saigon.

Kính mẹ thờ cha ấy việc đầu,
Giữ cho trọn thảo quá tu đầu,
Đầu làm tội Phật ra công khổ,
Khôn sánh con hiền đáp nghĩa sâu,
Niệm chữ từ bi chưa phải thấu,
Gần công thân tình mới nên máu,
Chạnh niềm cức dục bán khuân bầy,
Bao thuở đến bởi dạ khỏi đầu.

Thộng-ngôn Kho-bạc, Trần-vĩnh-Thạnh.

Nở bỏ lên am cạo tóc đầu,
Thờ cha kính mẹ quá tu đầu,
Khéo bì ẩn dật khoe mình sạch,
Để sánh thân hồn báo nghĩa sâu,
Lấn chuỗi bó để chưa phải điệu,
Đến ơn cức dục mới thêm máu,
Ở đời vẹn giữ lòng nam-tử,
Chín chữ cù lao trước phải đầu.

Thông-phán Giấy-thếp Saigon Nguyễn-hàm-Tri

Trăm thảo thảo thân ấy việc đầu,
Đạo nhà vẹn giữ quá tu đầu,
Hở người theo Phật quên ơn nặng,
Thương kẻ thờ thân trả nghĩa sâu,
Chuôn mở tương rau ai gọi qui,
Hương đèn đưa muối thề rằng máu,
Trong đời ai tại không cha mẹ,
Cức dục đến bởi trước phải đầu.

Độc-học-chánh-giáo-thọ, Trần-khắc-Kỷ.

Tại phòng ông PARIS, Trưng-sư ở Saigon đường Boulevard Charner số 135.

LỜI RAO

Bán của tịch ký, 48 số ruộng ở tại làng Phong-mỹ, Mỹ-ngãi tổng Phong-thành và Tân-hựu, tổng An-mỹ, hạt Sa-déc.
Bán giá tại Tòa sơ Vinh-long, ngày thứ ba, 27 Octobre 1903, năm mồng tám tháng 9 Annam năm Quý-mão, 8 giờ ban mai.

Ban đầu bán riêng từ số, sau hết nhập lại mà bán trum, nếu có người chịu mua thẳng lên.

Ruộng ở làng Mỹ-ngãi.

1 ^{er} lot, 15 h. 00 a.....	\$ 225
2 ^e lot, 19 h. 74 a.....	297
3 ^e lot, 19 h. 74 a.....	297
4 ^e lot, 19 h. 74 a.....	297
5 ^e lot, 19 h. 74 a.....	297
6 ^e lot, 19 h. 74 a.....	297
7 ^e lot, 19 h. 74 a.....	297
8 ^e lot, 19 h. 74 a.....	297
9 ^e lot, 19 h. 74 a.....	297
10 ^e lot, 19 h. 74 a.....	297
11 ^e lot, 19 h. 70 a.....	296
12 ^e lot, 19 h. 30 a.....	290
13 ^e lot, 18 h. 85 a.....	283
14 ^e lot, 17 h. 80 a.....	267
15 ^e lot, 16 h. 00 a.....	245
16 ^e lot, 25 h. 60 a.....	384
17 ^e lot, 16 h. 00 a.....	240

Ruộng ở làng Phong-mỹ.

18 ^e lot, 39 h. 70 a.....	596
19 ^e lot, 36 h. 95 a.....	555
20 ^e lot, 33 h. 90 a.....	509
21 ^e lot, 30 h. 90 a.....	464
22 ^e lot, 27 h. 80 a.....	416
23 ^e lot, 25 h. 05 a.....	385
24 ^e lot, 23 h. 05 a.....	356
25 ^e lot, 21 h. 60 a.....	324
26 ^e lot, 20 h. 55 a.....	309
27 ^e lot, 19 h. 98 a.....	300
28 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
29 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
30 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
31 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
32 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
33 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
34 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
35 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
36 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
37 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
38 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
39 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
40 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
41 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
42 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246
43 ^e lot, 16 h. 34 a.....	246

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH

CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đồng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$ 00	là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là....	0 40
Thơ Lục-ván-Tiên.....	0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rời.....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.....	0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... ..	0 60
Thơ Trần-kim-Hải in lần thứ nhất.....	0 25	Phong-hóa Điều-bành.....	0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu... ..	0 30	Từ-Thơ cuốn nhì.....	1 60
Nhị-dộ-Mai.....	0 30	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì	2 00
Phú-Kiểu (3e édition).....	0 20	Conversation.....	0 70
Chiêu-Quân công-hố.....	0 35	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Thơ Nam-kỳ.....	0 10	Vocabulaire Trương-Vinh-Kỳ.....	1 20
Thơ Quang-Âm điển ca.....	0 35	Miscellannée.....	1 40
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Sơn-hậu 3 thứ nhập lại bán.....	0 50	Cours gradué.....	2 50
Chánh tà và Lục-súc.....	0 10	Thức kiêu về sự thi hành án lý về việc bịnh	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Sử-ký Bê-Thiên điển ca thứ chánh, bieu		Bổn quốc.....	1 \$ 00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những qui khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste. mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO
(1903)

NGÀY LANGSA	THÁNG MƯỜI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TÁM ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG MƯỜI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TÁM ANNAM
1	Jeuđi.....	11	Thứ năm	17	Samedi.....	27	Thứ bảy
2	Vendredi.....	12	Thứ sáu	18	DIMANCHE.....	28	CHỦA NHỰT
3	Samedi.....	13	Thứ bảy	19	Lundi.....	29	Thứ hai
4	DIMANCHE.....	14	CHỦA NHỰT.				Tết 9 Annam.
5	Lundi.....	15	Thứ hai	20	Mardi.....	1	Thứ ba
6	Mardi.....	16	Thứ ba	21	Mercredi.....	2	Thứ tư
7	Mercredi.....	17	Thứ tư	22	Jeuđi.....	3	Thứ năm
8	Jeuđi.....	18	Thứ năm	23	Vendredi.....	4	Thứ sáu
9	Vendredi.....	19	Thứ sáu	24	Samedi.....	5	Thứ bảy
10	Samedi.....	20	Thứ bảy	25	DIMANCHE.....	6	CHỦA NHỰT
11	DIMANCHE.....	21	CHỦA NHỰT	26	Lundi.....	7	Thứ hai
12	Lundi.....	22	Thứ hai	27	Mardi.....	8	Thứ ba
13	Mardi.....	23	Thứ ba	28	Mercredi.....	9	Thứ tư
14	Mercredi.....	24	Thứ tư	29	Jeuđi.....	10	Thứ năm
15	Jeuđi.....	25	Thứ năm	30	Vendredi.....	11	Thứ sáu
16	Vendredi.....	26	Thứ sáu	31	Samedi.....	12	Thứ bảy

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
mỗi năm... 5 \$ 00
sáu tháng... 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
mỗi năm... 10 \$ 00
sáu tháng... 5 00
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CAN AVAGGIO

Chủ Bút LƯƠNG-KHẮC-NINH

TỰ ĐU-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANĐIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre... \$ 1 50

2^e Page le cent..... \$ 1 00

3^e Page le cent..... \$ 0 80

4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc Chi vào nhứt-trình thì cứ do Bổn-quản chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghĩ, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cầm không ai đăng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không đăng.

Thương cỏ luận.

(tiếp theo)

Tuy lập hùn đã xong, và rao vào nhứt-trình cho người hiểu; nhưng mà phải cứ theo lệ luật mà làm, thì người đứng lập không sợ mất công, và người muốn chịu lấy phần hùn,

cũng không sợ khó; hai đều này, xin người biểu cho rõ, thì ắt là cách hùn hiệp buôn chung lý phải nên đăng; không nay thì mai, không năm nay thì năm tới, cũng phải nên; miếng là người hiểu rõ, thì trí dạn, trí dạn thì việc nên; lo-chi không thành sự. Khuyên một đấng bôn chí thì dặng thành sự.

Tôi xin các nghĩa hai đấng tỏ trước đây: Thứ nhứt về phần người tât lập khai đoan về việc hùn vốn buôn chung. Người mà lòng bôn chí chặt, lo kỹ tính xa, dặng lập cuộc hùn hiệp bán buôn cho lớn, thì lợi cho người bổn quốc; người giàu có chỗ lấy lợi thêm và chắc; người nghèo có thể làm ăn khỏi thiếu khổ đói; nếu không đói không thiếu, ắt bớt dặng tham trộm cướp. Người mà có tính tính sự lợi cho bạn đồng bang, liệu công-cực nhọc, rãng sức lo toan; nếu không dặng nên việc

thi thất công thiệp, dầu mà thất công như vậy cũng là vui, cũng là nên, cũng là phải; không hại nghĩa, chẳng thất nghi, cũng nhờ mắt lo toan tính toán, không rảnh mà đi làm đều sai. Xem coi có phải là hay hơn để có rộng rãi ngày giờ, thung dung hàm hí; dầu kẻ đó bát, ái sát ám lưu; lúc chưa đâm mé, thì còn để coi với thể; chớ đến khi trâm miếng lưu lịch rồi, thì bị thể tình để mặt. Có phải là 1 Thà thất công mà làm phải, hay hơn thất công mà làm quây. Ấy là người có trí lo tính mà không nên, chịu thất công, chớ không thiệt hại chi hết. Thoàn may mà hùn hiệp dặng; chẳng những dặt danh mà thôi, mà lại dặng lợi; nghĩa là: theo luật dương thời, người nào đứng lập hùn hiệp nhà buôn nào, tùy theo việc buôn lớn nhỏ, nhiều ít, thì dặng hưởng hoặc năm phần trong một trăm, hoặc mười phần trong một trăm, trong số lợi một năm của nhà buôn; cứ có lợi nhiều thì hưởng nhiều, còn ít thì hưởng ít; hưởng hoài cho đến khi chia hùn thời buôn mới thôi.

Xin anh em chú-vị xét lại cho kỹ, coi có phải, hể việc nên thì công dặng hưởng, có mắt bao giờ. Lời xưa có nói: « Hữu phi thưởng chi công, tất hữu phi thưởng chi lộc. » *Thiên tai tư ngôn.*

Còn đến thứ hai về người lấy phần hùn sau sẽ tiếp theo.

LƯƠNG-DŨ-THỨC, (Bên-tre).

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, Rue Mac-Mahon, Saigon.

Hãng bán rượu Nếp từ Lục-Tĩnh đến Cao-Mang và bán mỗi hạt Tham-biện, trong Lục-Tĩnh, ở lại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chú vị dặng rõ, rằng hãng này bán rượu thiệt tốt, dặt rộng Nếp mà thối, dùng mà tẻ tự sạch sẽ, và uống thì rất mạnh mẽ; vì dặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bãi nhì) dặng bán rượu này, thì phải đến tại hãng nơi Saigon, số nhà và đường đã tỏ đó mà thương nghị, dặng hãng lãnh bài cho mà bán. (Rượu này có nhãn lưỡng-long.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Ngày thứ Huyền-Đức với Quang, Trương dẫn kẻ từng nhơn lên Long-trung, ngó xa xa theo triển núi có mây người và cây và ca rằng:

Thương thiên như viên cải, lục địa như ki cuộc, thê nhơn hắc bạch phân, vãng lai tranh « vinh nhục, vinh giả tư an an, nhục giả « định lục lục, Nam-dương hữu án cư, cao mạnh ngoa bất tíc. (1)

Huyền-Đức nghe ca bèn gò ngựa lại kêu người cày ruộng mà hỏi rằng: « bài ca ấy của ai làm vậy? » Người ấy đáp rằng: « của Ngô-long Tiên-sanh làm. » Huyền-Đức hỏi rằng: « Ngô-long Tiên-sanh ở phía nào? » Người ấy đáp rằng: « từ núi này đi thẳng qua phía Nam có một dãy núi cao ấy gọi là Ngô-long-can, phía trước núi có cụm rừng thưa thưa, vào đó thấy có cái lều tranh, ấy là chỗ Gia-các Tiên-sanh ngài ở đó. » Huyền-Đức tạ ơn, rồi giục ngựa thẳng tới ước chừng vài dặm, thấy xa xa dãy núi Ngô-long-can quả thiệt phong kiến đẹp đẽ khác thường. Huyền-Đức đi đến trước nhà xuống ngựa gò cửa. Có tên Tiểu-dống ra hỏi. Huyền-Đức đáp rằng: « ta là Tả-tướng-quán nghithành Đinh-hầu lãnh Dự-châu mục, Hoàng-Thức của Nhà-Hiến, tên là Lư-Bị, đến cầu ra mặt Tiên-sanh. » Tiểu-dống đáp rằng: « tên hiệu ông nhiều quá tôi nhớ không dặng. » Huyền-Đức nói: « thời thì người cứ vào thưa rằng có Lư-Bị đến thăm. » Tiểu-dống thưa rằng: « thấy tôi đi khỏi khi ban mai này rồi. » Huyền-Đức hỏi: « đi đâu? » Tiểu-dống đáp rằng: « đi không có nói, không biết đi đâu. » Huyền-Đức lại hỏi: « chừng nào về? » Tiểu-dống thưa rằng: « đi không có chừng, hoặc năm ba ngày, hoặc chín mười

(1) Trời xanh như tán tròn, đất bằng như cuộc cờ, người đời phân ra có đen có trắng, xưa nay thường hay tranh vinh nhục với nhau, hể vinh thì dặng an, còn nhục thì phải cực, đất Nam-Dương có người ở ẩn, nằm trên cao mà còn chưa đủ.

bữa Huyền-Đức bới hời chẳng cùng. Trương-Phi nói: « không gấp dặng thời thì về. » Huyền-Đức nói: « chi bằng về rồi sai người dò coi chừng nào ông về sẽ hay. Huyền-Đức y theo lời. Lúc ra về lại dặn dò tên Đổng-từ rằng: « hể Tiên-sanh về, xin người thưa lại rằng có ta là Lư-Bị đến thăm. » nói rồi bèn lên ngựa đi dặng ít dặm lại gò ngựa ngó lại kiến-vật núi Ngô-long-can, thiệt rõ ràng núi chẳng cao mà đẹp đẽ, nước chẳng sâu mà trong sạch, dặt chẳng rộng mà bằng phẳng, rừng chẳng lớn mà xanh tươi, vượn hạt sơn sơn xem thời không cùng.

Bỗng thấy một người dung mạo đồng hoàn, tư phong đẹp đẽ, đầu bịch khăn tiêu diêu, mình mặc áo bào xám cảm gây lê ở phía dặng nhỏ nơi gốc núi đi tới. Huyền-Đức nói: « đó chắc là Ngô-long Tiên-sanh. » bèn xuống ngựa bước tới làm lễ rồi hỏi rằng: « Tiên-sanh có phải là Ngô-long chăng? » Người ấy hỏi lại rằng: « Tướng-quán là ai? » Huyền-Đức nói: « tôi là Lư-Bị. » Người ấy nói: « tôi không phải là Không-Minh, vốn là bạn hữu của Không-Minh, ở đất Bắc-lăng tên tôi là Tới-châu-Bình. » Huyền-Đức nói: « tôi nghe danh ông đã lâu, nay may dặng gặp, xin trải chiếu dưới dặt ngồi đỡ dầy, dặng ông dạy bảo tôi một đôi lời. » nói rồi hai người bèn ngồi trên bàn thạch giữa rừng mà nói chuyện; Quang, Trương đứng hầu một bên. Châu-Bình hỏi: « chẳng hay Tướng-quán muốn ra mặt Không-Minh có việc chi? » Huyền-Đức nói: « nay thiên hạ cả loạn, bốn phương nhộn nhàn, tôi muốn ra mặt Không-Minh dặng cầu mưu mà cứu dân giúp nước. » Châu-Bình cười rằng: « ông lấy việc giúp loạn mà làm chúa, tuy thiệt có nhơn, song từ xưa đến nay, trị loạn không chừng, từ vua Cao-Tổ chúa rần mà dầy nghĩa, giết Nhà-Tấn vô đạo, ấy là do loạn mà ra trị; qua đến đời vua Ai-Đê vua Bình-Đê hơn hai trăm năm, thì thiên hạ thái bình đã lâu, Vương-Mãng soán nghịch, lại do trị mà ra loạn; đến lúc vua Quang-Vô trung hưng, sửa cơ nghiệp lại, thì lại do loạn mà ra trị; đến nay đã

hai trăm năm, dân yên cũng đã lâu, cho nên can qua hôn phía lại dầy động, ấy là dang lúc trở ra loạn đó, chưa nên bình định dặng, nay Tướng-quán muốn khiến Không-Minh ra chống chọi dặt trời bỏ vá can: khôn, tôi e chẳng dễ, làm cho lao lòng mỗi sức đó mà thôi; ông há đi chẳng nghe, hể thuận lòng trời thì khỏe, còn nghịch lòng trời thì nhọc, số đã định vậy, lý chẳng nên cãi, mạng đã định vậy, chẳng nên cưỡng cấn. » Huyền-Đức nói: « Lời Tiên-Sanh nói đó, thiệt là hay, song Bì là đồng giới Nhà-Hiến, lẽ phải khuôn phò Nhà-Hiến, đâu dám nệ vì số mạng mà làm ngo sao. » Châu-Bình nói: « tôi là kẻ ở chôn Sơn-giã chẳng đủ chi mà luận việc thiên-hạ, vãng lời ông hỏi, tôi nói lời xin chớ chấp. » Huyền-Đức nói: « mong ơn Tiên-sanh dạy bảo, song tôi chẳng biết Không-Minh đi đâu? » Châu-Bình nói: « tôi cũng muốn đến thăm va, mà không biết va đi đâu. » Huyền-Đức nói: « xin Tiên-sanh theo tôi về Huyền dặng chăng? » Châu-Bình nói: « tôi tánh ham vui theo thú quê mùa thông thả, không muốn công danh đã lâu, xin để khi khác. » nói rồi từ biệt mà đi. Huyền-Đức với Quang, Trương lên ngựa mà đi. Trương-Phi nói: « đã chẳng gặp Không-Minh, lại gặp cái thẳng học trò khôn mà nói chuyện dặng dài cho thêm lâu. » Huyền-Đức nói: « ấy cũng là người ở ẩn đó. » Ba người về tới Tân-giã; cách ít ngày Huyền-Đức lại khiến người đi thăm dò Không-Minh, người ấy về báo, rằng Ngô-Long-Tiên-sanh đã về. Huyền-Đức bèn dạy sầm ngựa. Trương-Phi nói: « giá một đừa thôn phu mà cả ca lại phải mặt công đi làm chi, sai người đi kêu va đến thì xong. » Huyền-Đức nạt rằng: « người há chẳng nghe lời thầy Mạnh nói sao, hể là muốn ra mặt người hiền mà không dặng theo đạo, thì cũng như muốn chèo vào mà lại động cửa đi; Không-Minh là người đại hiền đời này, há đi đòi ngau vậy sao. » Bèn lên ngựa đi tìm Không-Minh một lần nữa, Quang, Trương cũng cỡi ngựa theo sau; lúc ấy nhắm tuyệt dặng khi trời lạnh lẽo, mây bủa mặt mù, đi ước dặng ít dặm, bỗng có gió bắt thổi rai rai, tuyệt xuống mịch mù, dãy núi xem như ngọc, trắng dặng như bạc trắng phau phau.

Trương-Phi nói: « trời lạnh nước đông, việc binh còn chẳng dùng thay, huống phải đi xa xuôi mà tìm người vô ích, chỉ bằng về Tân-già mà lánh tuyết sương. » Huyền-Đức nói: « ta có ý muốn cho Không-Minh biết ta có dạ ăn cần, như bọn em có sợ lạnh thì về trước đi. » Phi nói: « thác còn chẳng sợ, há đi sợ lạnh sao, chính e ca ca mệt nhọc luôn công vô ích. » Huyền-Đức nói: « chờ có nhiều lời, cứ việc theo ta. » gần đến Mao-lư bỗng nghe trong quán rượu một bên dăng có người ca ngâm; Huyền-Đức bèn đứng ngựa lắng nghe, lại thấy có một người nữa cũng nhịp ghè mà ca; hai người ca rồi vỗ tay cả cười. Huyền-Đức tưởng thán rằng: « Ngọa-Long ắt có đây chăng. » bèn xuống ngựa vào quán thấy hai người ngồi ngan nhau mà uống rượu, một người mặt trắng râu già, còn một người thì hình dung cổ quái, Huyền-Đức xá mà hỏi rằng: hai ông, ai là Ngọa-Long-Tiên-Sanh? Người râu già nói: « ông là người nào, kìm Ngọa-Long có việc chi? » Huyền-Đức nói: « tôi là Lưu-Bị muốn tìm Tiên-Sanh dâng cầu chức cứu dân giúp nước. » Người râu già nói: « bọn tôi đây không phải Ngọa-Long vẫn là bạn hữu với Ngọa-Long, tôi là người Đinh-châu tên Thạch-quảng-Nguyên, còn ông này là người Nhữ-nam tên Mạnh-Công. » Huyền-Đức mừng và nói rằng: « Bị nghe danh hai ông đã lâu may gặp tình cờ, nay sẵn có ngựa tôi đem theo đây, xin hai ông theo tôi thẳng lên nhà Ngọa-Long trò chuyện chơi. » Quảng-Nguyên nói: « bọn tôi là kẻ quê mùa, không hay việc trị nước an dân, xin ông đừng nói đến, ông hãy rắng mà tìm kìm Ngọa-Long. » Huyền-Đức bèn từ giả hai người lên ngựa thẳng đến Ngọa-Long-Can.

(sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO.

Tu đầu cho bằng tu nhà

thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.

(tiếp theo)

Trên trời dưới đất dựa mình ta,
Tu nhiệm chi bằng thờ mẹ cha,
Quyết gán công phu nên một trẻ,
Phải lo định tính trót đầu già,

Câu thi hiệu thuận đã ghi đó,
Quả phúc luân hồi cũng chẳng xa,
Đam dạ thảo thân ngay với chúa,
Trăm anh cũng rộng mặc con nhà.
Trần-thừa-Đức thấy thưở Vinh-long.

Lựa phải ra đường kiem Thích-ca,
Song-thần là trước thảo trong nhà,
Lên non một chớ đeo chơn phật,
Dưới gôi hai lo đẹp dạ già,
Khó trả trời xanh ơn voi voi,
Khôn rời mây bạc đám xa xa,
Thờ người chưa dễ đầu thờ qui,
Nào bày cây cao gió hoặc hòa.
Phát-dinh Nguyễn-thần-Hiên Hà-tiên.

Thờ cha kính mẹ ầy là đầu,
Tu niệm nào qua chữ hiệu đầu;
Vi có tòa sen siêu kiếp tục,
Chưa bit tác cổ bẫy ơn sâu,
Đừng mơ bát nhả đường hư hoặc,
Hồi tưởng song thân nghĩa nhiệm máu,
Da tóc nhờ ai nên được thể,
Ngừa vưng khuya sớm hết lo âu.
Lê-trí-Phú
Commis de formation locale Saigon.

Việc thảo trên đời ầy đứng đầu,
Kính thờ cha mẹ quá tu đầu,
Tòa sen chưa thấy siêu phạm nổi,
Lều cỏ thả cam trả nghĩa sâu,
Vô phật niệm kính suy rất tục,
Hữu thân báo đức nghĩa thêm máu,
Công ơn cứu dục hằng lo tuởng,
Khuya sớm chung cùng dạ phải âu.
Trần-hữu-Dồng
Ecrivain à l' Arsenal de la Marine Saigon.

Tu đầu cho bằng việc tu nhà,
Kính mẹ thờ cha trọn thảo ba,
Ghét kẻ ăn sương trên lánh thú,
Thương người năm giá dưới giang hà,
Ngày ngày cam chỉ như đầu phật,
Bữa bữa thân hồn quá xuất gia,
Cải đạo luân thường là cõi rẻ,
Ven tuyến chín chữ mới xinh a.
Trần-khắc-Kỷ Học chánh viện.

Kính tặng chủ bút

Lương-dũ-Thúc quan.

Kính ông nên đừng bức thông minh,
Tặng chúc bá niên phước thọ minh,
Chủ hội văn phòng bày nhật báo,
Bức họa thơ si chép rớt in,
Lương tâm rộng lớn gồm tranh lợi,
Dù ý dầy lo hiệp chúng tình,
Thức chí khoan hoà hơn kính phước,
Quan phân lễ nghĩa phú gia kinh.
Bác-liêu: Lê-ngọc-Khuê,

Thi phổ.

Thập nhị liêng hườn tiếp thương cổ luận.

Nam-kỳ sáu tinh dặng khương ninh,
Nước thanh nhà an thể thái bình,
Cộng có ít người tranh mỗi lợi,
Si đông nhiều kẻ cứ đua kinh.

Đua kinh chữ quốc tiếng nên bay,
Chớ để dị bang dặng hướng rày,
Lúa gạo ngã sừng nhiều vật bán,
Tơ tằm theo dệt ít người bày.

Người bày số địa bán cho ta,
Đen đỏ gái trai cũng lựa là,
Củi quẻ gạo châu xấu thuế nặng,
Dày theo vàng chạm áo năm ba.

Năm ba quần áo tím xanh hồng,
Tơ chỉ mà ra nhiều gấm bông,
Mưa nắng cây bừa trai tốn lực,
Dệt theo tơ chỉ gái công không.

Công không phải xét việc cho tương,
Trong nước dùng đồ thợ khắp phương,
Quạt lá, dưa sơn cùng tạp vật,
Giày bông chén bịt chỉ kim thường.

Thờ cha kính mẹ việc trên đầu,
Phật ở trong nhà kìm phật đầu,
Hả chuông tòa sen ơn tề độ,
Mà vong lều cỏ nghĩa cao sâu,
Ra công hương khói xa dặng cả,
Trả nợ áo cơm trọn đạo mầu,
Minh vóc tóc da lòng nở phụ,
Làm người chữ hiệu phải nong âu,
Đỗ-quang-Đầu
Instituteur au Collège Chasseloup-Laubat.

Mộ tình thân hồn ầy việc đầu,
Mẹ cha chẳng kính lại tu đầu,
Kệ kính chi bằng bẫy ơn cả,
Chuôn mở gì qua đập nghĩa sâu,
Trọng phật vua không tiêu nghiệp chường,
Thảo thân dân dặng nổi ngôi mầu,
Hình-hai tượng bởi khuôn linh đức,
Cải đạo nhơn luân trước phải âu.

Nguyễn-thanh-Mai,
Médecin à Lái-thiệu (Thủ-dầu-một).

Tu đầu chẳng khác sự tu nhà,
Cúng phật sao bằng thảo mẹ cha,
Sớm nhớ mười ơn dưng chén rượu,
Chiếu thương chín chữ kính chung trà,
Nhọc nhằn cũng thế người tăng chúng,
Công quả nào thua đạo Thích ca,
Lựa phải tới am cầu sấm hồi,
Gia đường cũng biết chữ ma-hà.
Nguyễn-minh-Lượng Hội đồng (Biên-hòa)

Đồ tu lựa phải chôn nào xa,
Thờ kính thung uyên giữ đạo nhà,
Khuya sớm phận con lo báo bổ,
Công phu hơn kẻ niệm Di-đà,
Tụng kinh cho uống lòng cầu phật,
Đọc sách càng hay biết thảo cha,
Gắm lại màu thuyền lợi nói không,
Sao bằng cõi rẻ gốc ông bà,
Thủ-dầu-một, Y sanh Nguyễn-tùng-Nho.

(sau sẽ tiếp theo)

Chỉ kim thường dụng mỗi nhà người,
 Hao tốn của đời biết mấy mười.
 Ruộng tốt ngàn dâu còn đất thật,
 Nghé buồn thập vật một lời mười.

Lợi mười cũng bởi hiệp người đồng,
 Chung vốn lo toan một dạ đồng,
 Đổ Bát sang Nam không cách trở,
 Buôn Tấn bán Sở mới rặng thông.

Rặng thông dựng giữa cuộc bóng trăng,
 Đại phú do thiên tiểu phú cần,
 Lục tinh của liễn đường núi cát,
 Chư ban như gió thổi dầy vân.

Dây vẫn mấy mây phải hao mòn,
 Càng tồn càng nghèo cực cháu con,
 Tiền của dầu nhiều khôn giữ trọn,
 Nghé lành như báu của mình còn.

Mình còn nghề khéo cũng nhân thân,
 Truyền để cháu con khỏi lão tần,
 Nhấn mây phủ gia nhà phước hậu,
 Lập nghề thương mãi việc ăn cần.

Ăn cần danh để thanh rồi suy,
 Biền hóa còn dầu lại hóa bi,
 Trước dặng nông, tang lá bứt nhưt,
 Sau thêm thương mãi đừng phân nhi.

Phấn nhè huyệt lợi phải chen tranh,
 Chớ để tha hạn đèn hưởng danh,
 Gần chí lập bài phương thanh lợi,
 Ra công dạy dỗ cháu con lành.

Bắc-liều : Lê-ngọc-Khuê.

Luân hồi. (1)

Trong thiết-phép có câu kệ rằng:
 Phước làm chẳng những cháu con,
 Phận mình cũng dặng vuôn tròn ngày sau.

(1) Coi trong Dạ đàm dịch ra.

Đời Tây Hán có tên Liêu-Thọ, ở xứ Lang-nha, từ nhỏ đến lớn chuyên đường phước đức. «Nhứt sanh hảo đức tâm như thạch, thiên cổ hoan tình nhân tự châu.» Khi xuân thời may có nhờ âm đức, tiến lúa dư xài; chẳng những là ngày tam nguyên từ quí, bỏ thí thường thường; lớp sửa miếu, làm chùa, nuôi nghề giúp khó, cất nhà học hiệu mọi nơi; đầu tên mây cũng không mỏi chí. Trời cũng giúp người đạo đức, cho một nghề buôn may bán đất; lập nhà buôn nhiều từ đại thương; buôn bán mỗi ngày như mây nóm, thường thường mỗi năm lợi vô ít cũng chừng năm bảy muôn lượng bạc. Đền cả xứ đều tôn là Đạo-thương-nhơn, tính toán cân lường hay lắm; người được lợi nhiều chừng nào thì thiên hạ càng khâm phục tôn vọng chừng này; là bởi bụng nhơn nhiều mà được lợi, không phải bực sách mà nhiều tiền. Nhơn tinh hay ại mộ. Ấy vậy mà lợi vô nhiều thì Liêu-Thọ càng kim chuyện làm phước nhiều, khéo độ mỗi năm còn chừng đủ xài theo nhà buôn bán. Đền đời trong quê mùa, ngoài thị tứ ai nghe đến Liêu-Thọ cũng đều biết là người phước đức đương thời không ai mở miệng chê trách đếu gì.

Người có công như vậy cho đến lúc tuổi dư bảy chục. Chừng các nhà buôn cũng lần lần suy sụp, chỉ còn chỗ ở một ít cửa hàng, gìn giữ vốn nhà đủ xài theo sức. Dầu còn nhiều cũng vậy, mà đến nghèo ít cũng vậy, tâm chí không nao. Vẫn ít thì giao cho vợ con buôn bán chỉ xài miếng khỏi thốn thiếu thì thôi. Còn bốn phận Liêu-Thọ lúc này dãi thân tu cầu đối lộ mà thôi. Cũng may, người tự ầu chỉ trưởng, tiêc dục có chừng cùng cứ chỉ có độ; nên chừng tuổi càng cao thì sức càng mạnh, đầu dãi nắn dầm sương, tư mùa làm tuyết cũng không bệnh hoạn. Cứ ra sức già mà bối đắp cho thể gian, rèn nhơn nghĩa bất cấu trên dương thế; đồ mở hội pha lợt bên mê, quên bụng lão rừa tron đó khổ nảo; cứ làm công quả như vậy ước chừng độ chừng mười năm.

(sau sẽ tiếp theo.)

Nguyễn-dư-Hoài, lược dịch.

Ghê hòm.

Thường ghê hòm thì hay sanh nơi bộ dưới thân mình, như là nơi cẳng nơi đùi Trị nó thì chẳng có phương gì hay cho bằng tịnh dưỡng: đừng đi đừng đứng đừng cựa cựa chủi nào hết. Nhiều người có ghê hòm mà cứ việc đi đứng hoải, là quây lăm. Nhiều khi có ghê hòm nơi đùi, nơi vè, mà nằm yên thì bừa rồi lạnh khỏi xức thuốc.

Thuốc tây để trị ghê hòm là những vị: *solution d'acide phenique, de sublimé, les poudres d'iodoforme d'aristol, de bismuth, d'acide borique, vân vân.*

Nhưng mà như không có thì cứ lấy nước sạch mà rửa và rửa nước chanh, rồi lại dấm than cho thiệt nhỏ mà rất cùng trên mặt ghê.

Thuốc dân annam cũng có thì hay, dùng cũng dặng; nhưng mà như xức không thấy bứt thì thôi, đừng có cứ mà dùng hoải.

Như dùng các phương đã chỉ mà không hết thì phải nường than đỏ mà dốt.

Phải nhớ lời này là đệ nhứt: sách nhắc hoải cũng không nhèm, là thuốc nào hay cũng không qua tịnh dưỡng, không qua cứ kiêng dưng đi, dưng động.

Rút trong sách Y phương tiện dụng của ông BOCSO.

LỜI RAO

Kính lời cho chư quới hữu dặng hay liêm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tuồng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại liêm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một

tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiêu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SƠN-LONG, tán hiệu.

Ngày 26 Août 1903.

GIÁ LÚA GẠO	VĨNH-LONG	CỎ-CÔNG	BÀI-XAU
	Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	3 \$ 60	3 \$ 60
Gạo lức nhà máy mỗi tạ (84 cân hay là 60 kilos)	5 Phần thóc trong 1 trăn		
700.....	10		
Vào bao sẵn, khối thuế	15		
	20		
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo		
	dẫn sáng và		
	tốt xấu.		

CŨU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỒ ĐƯỜNG ME SÔNG BÊN-TRÉ Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường; như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, vân vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ sắt. Nội hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục lấy và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, liễn công thường ăn rẽ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá...	6 \$00	là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là....	0 40
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi.....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.	0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5...	0 60
Thơ Trần-kim-Hải in lần thứ nhất.	0 25	Phong-hóa Điều-bành.....	0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu....	0 30	Tứ-Thơ cuốn nhì.....	1 60
Nhi-dộ-Mai.....	0 30	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì	2 00
Phủ-Kiều (3 ^e édition).....	0 20	Conversation.....	0 70
Thơ Nam-kỳ.....	0 10	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Thơ Quang-Âm điển ca.....	0 35	Vocabulaire Truong-Vinh-Ký.....	1 20
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Miscellannée.....	1 40
Tướng Sơn-hậu 3 thứ nhập lại bán.	0 50	Cours d'Annamite.....	2 50
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Cours gradué.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Thứ kiểu vẽ sự thi hành án lý về việc binh	
Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu		Và việc hộ và việc thương-mại của người	
		Bôn quốc.....	1 \$00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạp mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO
(1903)

NGÀY LANGSA	THÁNG MƯỜI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TÁM ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG MƯỜI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TÁM ANNAM
1	Jeu-di.....	11	Thứ năm	17	Samedi.....	27	Thứ bảy
2	Vendredi.....	12	Thứ sáu	18	DIMANCHE.....	28	CHỨA NHỰT
3	Samedi.....	13	Thứ bảy	19	Lundi.....	29	Thứ hai
4	DIMANCHE.....	14	CHỨA NHỰT				Tháng 9 Annam
5	Lundi.....	15	Thứ hai	20	Mardi.....	1	Thứ ba
6	Mardi.....	16	Thứ ba	21	Mercredi.....	2	Thứ tư
7	Mercredi.....	17	Thứ tư	22	Jeu-di.....	3	Thứ năm
8	Jeu-di.....	18	Thứ năm	23	Vendredi.....	4	Thứ sáu
9	Vendredi.....	19	Thứ sáu	24	Samedi.....	5	Thứ bảy
10	Samedi.....	20	Thứ bảy	25	DIMANCHE.....	6	CHỨA NHỰT
11	DIMANCHE.....	21	CHỨA NHỰT	26	Lundi.....	7	Thứ hai
12	Lundi.....	22	Thứ hai	27	Mardi.....	8	Thứ ba
13	Mardi.....	23	Thứ ba	28	Mercredi.....	9	Thứ tư
14	Mercredi.....	24	Thứ tư	29	Jeu-di.....	10	Thứ năm
15	Jeu-di.....	25	Thứ năm	30	Vendredi.....	11	Thứ sáu
16	Vendredi.....	26	Thứ sáu	31	Samedi.....	12	Thứ bảy

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^{ie}.

Gérant CANAVAGGIO.

NÔNG-CỔ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIẤ BÀN NHỰT TRÌNH

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

ANNONCES

Người bản quốc
mỗi năm.. 5 \$00
sáu tháng.. 3. 00

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50

Tại Đông-duong
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
mỗi năm. 10 \$00
sáu tháng. 5 00

TỰ DŨ-THỨC
ĐƯỜNG LAGRANDEIRE, SỐ 84.

2^e Page le cent..... \$ 1 00

SAIGON.

3^e Page le cent..... \$ 0 80

Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Thương cổ luận.

(tiếp theo)

Lời kính rao cho lục Châu-Quí-khách dặng hay, nay Bôn-quán đã có đóng nhựt-trình lại rồi, từ 1^{er} Aout 1901 qua 1^{er} Aout 1902, trọn một năm 50 số đóng lại một cuốn; và từ 1^{er} Aout 1902 qua 1^{er} Aout 1903, trọn một năm 50 số đóng lại một cuốn, đóng chắc và tốt lắm, mà có hai thứ, một thứ đóng bìa carton, một thứ bìa mỏng, bìa carton giá bán 6, \$00 một cuốn, còn bìa mỏng thì 5, \$00. Như vị nào muốn mua trọn 2 năm 2 cuốn bìa carton thì 11, \$00 còn bìa mỏng thì 9, \$00.

Còn người nào mà chịu lấy phần hùn trong nhà buôn nào, người ta đã lập ra, có tờ hùn định điều lệ phân minh, phép tắc rành rẻ, có in vào nhựt-trình, rao cũng trong xứ, tỏ rõ cách buôn lệ định, thì cứ theo tờ giấy đó mà coi cho hiểu rõ, rồi lãnh máy phác, tùy theo sức mình nhiều ít giàu nghèo, sợ khó mà làm chi? có khó đâu mà phòng sợ? không sợ khó, nghĩa là: theo luật buộc, mỗi khi người nào đứng mà lập hùn hiệp buôn bán cho cả thì phải lập điều ước, cách hùn hiệp phải định cho phân minh; rồi thì ai cũng như này, phải cứ y theo lệ định trong tờ giấy đó, chứ không được tự ý theo lệ định trong tờ giấy đó, chứ không được tự ý theo lệ định trong tờ giấy đó, chứ không được tự ý theo lệ định trong tờ giấy đó.

Ai muốn mua thì xin mua mandat gởi bạc tới cho ông LƯƠNG-KHẮC-NINH là Chủ-bút nhựt-trình Nông-cổ-min-đàm, thì ông ấy sẵn lòng mà gởi sách lại cho chẳng sai.

Bôn-quán cần tin.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, Rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nếp từ Lục-Tĩnh đến Cao-Mang và bán mỗi hạt Tham-biện, trong Lục-Tĩnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chú vị đáng rõ, rằng hàng này bán rượu thật tốt, đặt rỗng Nếp mà thôi, dùng mà tẻ tự sạch sẽ, và uống thì rất mạnh mẽ; vì đặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bài nhi) dạng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nơi Saigon, số nhà và đường đã tỏ đó mà thương nghị, đặt hàng lãnh bài cho mà bán. (Rượu này có nhãn lưỡng-long.

Công vụ.

Vì lời nghị quan Tổng-thông Đông-dương, ngày 15 Septembre 1903:

Ông Phạm-văn-Tươi, là Đốc-phủ-sứ về ngạch Nam-kỳ, biệt phái tại dinh quan Tổng-Thông Đông-dương, bây giờ giao lại cho quan Nguyên-Soái Nam-kỳ bổ dụng, y như lời xin, kể từ ngày mồng 1 Octobre 1903, vì thi.

Vì lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 19 Septembre 1903:

Ông Phạm-văn-Tươi, là Đốc-phủ-sứ mới giao lại cho Nhà-nước Nam-kỳ, nay bổ đi giúp việc từng quan Hiệp-lý Nam-kỳ. Lời nghị này thì hành kể từ ngày mồng 1 Octobre 1903, vì thi.

Vì lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 20 Septembre 1903:

Đỗ-khiết-Triệu, là Thông-sự thi sai hạng nhì, đã mắng ký nghị, nay bổ đi giúp việc từng quan tham-biện Gia-định.

Vì lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 20 Septembre 1903:

Lê-công-Hoàng, là Thông-phán hạng nhì, tại tỉnh Bà-rija, nay bổ đi giúp việc từng quan Chánh Tòa-tư dinh quan Hiệp-lý tại Saigon;

dạng người hùn cho đồng, cầu cho dạng nhiều vốn, thì buôn mới lời to. Vì như định một phần hùn là hai trăm nguyên bạc; tuy là định vậy chứ không ép người lãnh hùn phải đóng lập tức, và đủ số, nếu như vậy, thì khó cho người muốn hùn; như khó thì ít ai làm; phải lập cách dễ; tuy định hùn là hai trăm đồng, mà không ép phải đóng bạc tức thì, và trọn số, không vậy. Hễ người nào đi rủ và phát phần hùn, cứ đem số bạc, trong số làm như số biên lai tại kho bạc; ý làm như tờ giao kèo, nói lược việc buôn và tên nhà buôn phỏng lập đó, và giao chịu hùn, ký tên vào số ấy, rồi xé hai tờ giấy trong số, phần nửa người hùn cầm làm bằng, còn phần nửa để dính nơi số, cho người phát phần hùn cầm, cũng là làm bằng. Vậy mà chưa ắt là phải đóng bạc lúc nào. Sao mà không ắt đóng? Bởi vì chưa biết rõ người lấy hùn có đủ theo số đã phỏng định không? nếu người hùn đủ thì mới lập dạng; còn thiếu thì lấy chi mà lập nhà buôn ấy? Vì vậy cho nên nói rằng: chưa ắt lúc nào phải đóng bạc.

Còn cách đóng bạc cũng không buộc phải đóng trọn số phần hùn, không vậy, trong tờ định đóng bốn lần; Nghĩa là: Lúc nào phát đủ phần hùn rồi, thì phải cho người chịu hùn hay trước mười lăm ngày; định phải đóng một phần góc tư trong số hùn; như hai trăm, thì là năm chục đồng. Rồi để huân ra chừng một tháng hay là hai tháng mới bảo đóng lần thứ hai; cũng năm chục đồng. Còn hai phần góc tư, nghĩa là nửa phần hùn, không ép đóng; để chờ nhà buôn có cần hệ bảo đóng thêm, để rộng như vậy thì là dễ làm.

Xem coi, người mà chịu lãnh hùn có khó chi đâu mà sợ, tuy vốn phần hùn hai trăm, mà đóng bốn kỳ; vậy mà hai kỳ đầu là trước, chứ hai kỳ sau không gấp. Làm như vậy thì thiệt là dễ cho người chịu hùn, nên tôi dám nói rằng: không sợ khó.

(sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DỨC-THỨC, (Bên-tre).

Nguyễn-văn-Vinh, là Thông-sự thi sai hạng ba, tại Tòa-tư dinh quan Hiệp-lý, nay bổ đi giúp việc từng quan Tham-biện Bà-rija, thế cho Lê-công-Hoàng, là Thông-phán đổi đi chỗ khác.

Vì lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 22 Septembre 1903:

Bùi-kim-Thinh, là Cai-ông hạng nhì, về phần tổng Bảo-đức, thuộc tỉnh Bên-tre, kể từ ngày 14 Septembre 1903, được phép thôi y như lời xin.

Vì lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 22 Septembre 1903:

Bùi-hữu-Lê, là Phó-ông hạng nhất, về phần tổng Bảo-hựu, thuộc tỉnh Bên-tre, được phép nghỉ thêm ba tháng không ăn bổng, kể từ ngày mồng 1 Septembre 1903.

Vì lời nghị quan Nguyên-Soái Nam-kỳ, ngày 22 Septembre 1903:

Nguyễn-đức-Tuân, là Huân-dạo thiệt thọ hạng nhất, dặng lãnh cấp bằng lên bậc chánh Huân-dạo hạng ba.

LỜI RAO

Dương-thị-Hương, là diễn chủ ở hạt Gò-công, kính lời rao chung cho mọi người được hay rằng tự hậu nếu ai còn cho con trai của bà là Huỳnh-dinh-Hạo, vay bạc tiền gì, thì bà không chịu trả nữa, bởi vì những nợ nần của con bà làm ra bấy lâu nay thì ngày 10 Septembre trước bà đã tỉnh trả dứt rồi; sự có văn bằng chứng kiên rõ ràng.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Huyền-Đức đi đến trước nhà xuống ngựa gõ cửa hỏi người đồng-tử rằng: « hôm nay có Tiên-Sanh ở nhà chăng? » Đồng-tử đáp rằng: « đang đọc sách ở trong nhà. » Huyền-

Đức cả mừng bèn theo đồng-tử vào đến cửa giữa, ngó thấy trên cửa có cầu liên chữ lớn để rằng: *Đạm bạc dĩ minh chí, ninh tịnh dĩ chí viển.* Huyền-Đức đang xem, bỗng nghe có tiếng ca ngâm bên đứng đứng lại bên cửa mà nghe, thì thấy có người thiếu niên nhíp đầu gối mà ca; Huyền-Đức đợi ca rồi, bèn bước tới làm lễ và nói rằng: « Bị mộ Tiên-sanh đã lâu, nhưn Bị vô duyên mới không đặng hiệp, hôm trước có Từ-nguyên-Trực chỉ bảo nên tôi có đến một lần mà không gặp Tiên-sanh, phải về không; này liều sượng tuyệt đến đây đặng gặp Tiên-sanh thiệt là may lắm. » Người thiếu niên ấy lật đặt đáp lễ và nói rằng: « Trương-quán có phải là Lưu-dự Châu muốn tìm anh tôi chăng? » Huyền-Đức thất kinh nói: « Tiên-sanh cũng không phải là Ngọa-Long sao? » Người thiếu-niên đáp rằng: « tôi là em Ngọa-Long, tên là Gia-Các-Huân; tôi anh em ba người, anh lớn tôi là Gia-Các-Cần đang ở bên Gian-dông phủ Tôn-Trọng-Mưu làm chức Mộ-tán, Khổng-Minh là anh thứ hai. » Huyền-Đức hỏi: « Hôm nay có Ngọa-Long ở nhà chăng? » Huân thưa rằng: « hôm qua có Tỏi-Châu-Bình đến rủ đi chơi rồi. » Huyền-Đức hỏi đi chơi ở đâu? Huân đáp rằng: « hoặc ngồi thuyền nhỏ mà dạo khắp giang hồ, hoặc lên non cao mà thăm Tăng-dạo, hoặc vào làng xóm mà tìm bằng hữu, hoặc vui đờn địch trong động, đi ở không chừng nên không biết đi đâu. » Huyền-Đức nói: Bị duyên phận lạc lẽo thế này, đã hai phen mà không gặp Đại-hiến. Huân nói: « xin ông ngồi lại uống trà » Trương-Phi nói: « Tiên-sanh đã không có ở nhà, xin ca ca lên ngựa. » Huyền-Đức nói: « ta đã đến đây, lẽ nào về mà không nói tiếng chi sao. » bèn hỏi Gia-Các-Huân rằng: « nghe lệnh huynh là Ngọa-Long Tiên-sanh thuận thực thao lược, hay xem binh thư, chẳng hay có nghe đặng chăng? » Huân đáp rằng: « tôi không biết. » Trương-Phi nói: « hỏi va làm gì, gió, tuyết thì nhiều, chi bằng về cho sớm. » Huyền-Đức nạt bảo thôi. Huân thưa rằng: « anh tôi không có ở nhà, tôi không dám cầm xe ngựa ở lâu, xin để khi khác sẽ đến đáp lễ. » Huyền-Đức nói: « tôi đâu dám để Tiên-sanh đi đến, ít bữa nữa tôi sẽ đến nữa, xin cho tôi mượn giấy, bút làm

một cái thơ để lại cho linh huỳnh, cho rõ ý ân cần của tôi. » Huân đem giấy mực ra Huyền-Đức liền viết một phoàn thơ.

Thơ rằng:

« Bị một cơn điên đã lâu, đã hai phen đến thăm, mà không động gập nên phải về không, « huân bực biết là đường nào, Bị cũng tương « mình là dòng giới của Hôn trào, lại trộm đeo « danh tước, bởi thầy trào đình tối bại, can kỹ « suy hư, gian hùng loạn trong nước, đảng nịnh « lại khi vua, Bị nát gan nát ruột; tuy có lòng phò « giúp, song thiếu chức kinh luân, ngựa trông « Tiên-sanh nhơn từ trung nghĩa, không ra tài « Lữ-Vọng, bày chức Tử-Phòng, thiệt là trong « thiên hạ và xã tắc may lắm, kích để thơ này, « dung khi khác đến tạ tôn-nhan, ngựa trông « suy xét. »

Huyền-Đức viết rồi bèn trao cho Gia-Các-Huân từ biệt mà về, Gia-Các-Huân đưa Huyền-Đức ra cửa, Huyền-Đức căn dặn đòi ba phen rồi mới đi. Vừa lên ngựa muốn đi, bỗng thầy đưa tiễn-dông dơ tay ra ngoài rào, chỉ mà nói rằng: « Lão-Tiên-sanh đã đến kia cả. » Huyền-Đức xem ra thì thấy phía bên Tây cái cầu nhỏ có một người đội mũ ôm bao đầu mình mặt áo hồ cứu, cỡi lừa lại có giắc thừng một đứa tiểu đồng tay cầm hồ rượu, đập trên tuyết mà đến, đi ngang qua cầu miệng lại ca ngâm. Huyền-Đức nghe ca bèn nói rằng: « ấy chắc là Ngọa-Long. » bèn xuống ngựa đến trước làm lễ và thưa rằng: « Tiên-sanh chịu nhọc nhằn lạnh lẽo quá; Bị đợi Tiên sanh rất lâu. » Người ấy lật đặt xuống ngựa đáp lễ; Gia-Các-Huân ở sau nói rằng: « chẳng phải là anh tôi đâu, ấy là ông gia của anh tôi đó, tên là Huỳnh-Thừa-Ngan. » Huyền-Đức nói: « tôi nghe bài ca đó rất hay. Thừa-Ngan nói: « tôi thường tới lui nhà rẻ tôi, xem thi Lương-Phụ, nhờ động mây cầu, lúc qua cầu thầy bỗng mai nó rụng nên cầm mà ngâm chơi, chẳng dè mà ông nghe » Huyền-Đức hỏi: « chẳng hay ông có gặp rẻ ông chăng? » Thừa-Ngan đáp rằng: « tôi cũng đi thăm nó. » Huyền-Đức nghe nói, bèn từ biệt Thừa-Ngan lên ngựa mà về, nhắm lúc tuyết xuống cân nhiều, ngó lại Ngọa-long-cang hỏi hỏi chẳng cùng. Huyền-Đức về Tân-giả rồi, ngày tháng như thoi, đã đến tuyết Xuân, bèn chọn ngày lành, ăn chay ba bữa làm gọi thay áo, lên Ngọa-long-cang cầu Không-Minh. Quang,

Trương thầy vậy chẳng đẹp, bèn vào một lượt can gián Huyền-Đức. Ấy là:

Cao-hiền chưa phục anh hùng chí,
Giàu tiêc làm cho kiệt sĩ nghi.
Chưa biết lời can thế nào, bài sau mới rõ.

HỚ THƯ BA MƯƠI TAM.

Định ba phần Long-Trung chỉ kẻ,
Đánh Trương-Giang Tôn-Thị trả thù.

Nói về Huyền-Đức tìm Không-Minh hai phen không gặp, bèn muốn đi một lần nữa, Quang-Cóng thưa rằng: « huỳnh trưởng đã hai phen đến đó khản cầu, thì lẽ đã quá rồi, em tưởng Không-Minh, có danh dôi chứ không thiệt giới, nên lánh mà chẳng giãm ra mặt, anh sao mê hoặc chi lắm vậy. » Huyền-Đức nói: « không phải, xưa nước Tống vua Huân-Công muốn ra mắt tên Đông-Quách, là kẻ què mùa kia, đi năm lần mới động gập, huân chỉ là nay mà ta muốn ra mắt người hiền. » Trương-Phi nói: « Đại ca nói sai rồi, giá một kẻ thôn phu làm vậy có chi mà gọi là đại hiền. » Phen này chẳng cần chi là đại ca phải đi, như va không đến, thì dè em lấy giấy lên trời va đấm về cho. » Huyền-Đức nạt rằng: vậy chớ người chẳng nghe việc vua Văn-Vương đi tìm ông Khương-Tử-Nha sao, vua Văn-Vương còn kính trọng người hiền thế ấy, người sao vô lễ lắm vậy; thời, phen này người chớ đi, dè ta với Văn-Trương đi mà thôi. » Trương-Phi nói: « như hai anh đi hết thì em có lẽ nào mà ở lại. » Huyền-Đức nói: « như người muốn đi, thì chớ nên thác lễ. » Phi chịu. Xong rồi ba người lên ngựa giắc kẻ từng giã đi theo thẳng lên Ngọa-long-cang.

(sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO.

Mừng văn Thánh miếu

LÀM RỜI.

Từ đây Thánh miếu mới là an,
Đạo cả ơn sáu nghĩa lại càng,
Chái bắc rồng mây đá hực hờ,
Hè nam cá nước thấy xinh xang,

Lừa Tần trăm dặm rừng chi hắt,
Cung Hôn muôn năm cội phủ tràn,
Một thuở vưng bên giếng mỗi củ,
Ôn nhờ hôn biển chúc tình hoan.

Vinh-long, Tông-hữu-Định cảm tạ.

Tu đâu cho bằng tu nhà

thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.

(tiếp theo)

Phật trời chẳng phải ở đâu xa,
Cung dưỡng song thân vốn phật nhà,
Hiền thuận một lòng đã nắm giữ,
Từ bi trăm quả để ăn qua,
Nhọc nhằn khuya sớm chi bao quản,
Săn sóc hôm mai chẳng ngại há,
Tề độ chớ mê ai có biết,
Lo đến cục dục lúc sanh ra,

Thầy, lễ bái Vinh-long.

Làm người giữ dặng trọn ba giếng,
Nào phải bát y mới thiện duyên,
Cục dục ơn đền ngày những tướng,
Sanh thành nghĩa trả dạ hằng chuyên,
Hôn sau Văn-đề danh còn ngợi,
Đường trước Trưng-buê tiếng hời truyền,
Thảo thuận dật trời dầu nổ phụ,
Dầu không cầu đạo cũng nên tiên.

Trần-đắc-Trọng, Phó-tổng Trà-vinh.

Đã đứng làm trai biện chánh tà,
Tu đâu cho bằng việc tu nhà,
Lựa gì muốn dặng vắng Bồ-tát,
Còn có hai thân ấy Thích-ca,
Gương Huệ-biêng soi người bảy chục,
Áo Ban ứng học trẻ năm ba,
Người sanh trong thế thời thời thế,
Sanh dục càng lòng giữ đạo ta,

Hoành-môn Nguyễn khắc-Nhượng.

Cắt tóc vào chùa khéo đỡ nhau,
Thờ cha kính mẹ mới là tu,
Hai thân vẫn biết vưng cho phải,
Trăm phước chi hơn thảo ở đâu,

Chín chữ cù lao chưa bão đáp,
Mười phương tụng niệm uống công phu,
Nhà ta sẵn có hai ngôi phật,
Hà chẳng phụng thờ lại kìm đầu.
Khoán-xuyến Từ-tài Nguyễn-duy-Nghị.

Ba diên hoãn hoại tại mình ta,
Điều đạo trau tria cũng gần mà,
Lo phải công phu riêng một cửa,
Nào bi hôm sớm viêng hai già,
Tóc da vẹn giữ ơn cha mẹ,
Tay về dưng người nghĩa rước rả,
Dầu có từ bi nương cõi phật,
Đầu hơn sống thượng đạo trong nhà,
Huỳnh-như-Hoành (Bảo lộc) Bình-thành.

Sớm thăm tôi viêng gần cho tròn,
Lựa phải nấu sớng đôi bát son,
Dầu có tương rau nướng cửa phật,
Còn thua mình vóc giữ niệm con,
Lánh trán khôn khỏi trong trời dật,
Trợn hiều càng mừng với nước non,
Thà vậy trau dối cầu báo bổ,
Mầu thuyến mài nhộm há đen môn,
Huỳnh-như-Hoành (Bảo lộc) Bình-thành.

Đạo phật đạo người gấm chẳng xa,
Lựa là phải tới cửa Di-đà,
Bồn ơn toan trả lòng là phật,
Chín chữ làm đến mẹ với cha,
Bồ-tát Thê-lôn gần trước mặt,
Quan-âm Đại-sĩ ở trong nhà,
Kính thành một tâm tua gìn giữ,
Tuy chẳng ăn chay ấy cũng là.

Đinh-văn-Đầu, Imprimerie Commerciale.

Nào phải xa tìm phật ở đâu,
Thân sanh thiệt phật ở trên đầu,
Kính thành hai chữ là cầu kẻ,
Hiền nghĩa một niệm ấy việc tu,
Chín phẩm tòa sen khôn với thâu,
Một vắng từ trước phải lo âu,
Thần hôn cho biết lòng cung dưỡng,
Lựa tới kỳ-viên mới gọi cầu.

Đinh-văn-Đầu, Imprimerie Commerciale.

Luân hồi.

(tiếp theo)

Đền năm Liêu-Thọ vừa dạng 80 tuổi; một ngày kia ông già đạo đức này, đương sửa mây cây cầu trong xóm; nhằm tuyệt hạ nước nóng, phần tuổi già mệt mỏi; thày trời trạ nắng, già mới lụi cùm đi lại bên mé đường dựa một bên đầu cầu ngói mà nghĩ miết; đợi bớt nắng sẽ ra tay tu bối chỗ khác, không ngờ tuổi lớn mệt mỏi ngủ quên. Lại năm ấy là năm hạn kỳ khí thế. Nền trên thiên đình soạn thầy công quả Liêu-Thọ cao đầy. Nền sai Thanh-đồng xuống rước đem vào đầu thai làm con nhà họ Tề là quan Tề-tướng tại triều, vì họ Tề là quan thanh liêm đạo đức hơn từ, tuy quan cao trọng chức không làm một đấng gì bất nghĩa.

Lúc Thanh-đồng đến nơi thì bà quan Tề-tướng họ Tề cũng gần kỳ khai hóa mạng nguyệt. « Sách quả báo có nói: « người ở đời « cho biết tu nhân tích đức, thì sanh từ « cũng bằng an; cho nên lúc gần chết người « lành có kẻ rước đi êm ái, còn kẻ dữ thì « phải bị quỷ cầu hồn, nên trước khi thiên « lao hết số, thì còn ách bệnh mà đến tội « hoan khiên: cho hay kẻ lành đứ dữ; sống, « thác đều khác nhau.» (Có người đi ngủ rồi chết luôn con vợ không hay ấy là không bọn nợ buổi trần). Thanh-đồng tới nơi đợi nhằm giờ triệt thể của Liêu-Thọ sẽ đem linh phù hữu cái mà rước. Chừng rước được hồn ông Liêu-Thọ rồi, thì giờ sanh của con bà Tề-tướng cũng kê đó, không lập đem hồn Liêu-Thọ trở xuống cửa Luân-hồi dạng Mạnh-bà-Bà cho ăn cháo lủ; Thanh-đồng đem giao cho bà Chúa khai sanh đưa vợ nhà họ Tề vừa lập khai kỳ, nên ông Liêu-Thọ sở lòng rồi thì biết mình đã tái sanh, nhưng mà bình mới tượng không mở ra lời chỉ dặng cứ tự nhiên khúc ba tiếng, mà thôi. Cách vài ngày Liêu-Thọ biết trong mình khỏe khoản nơi đó để nói hết tâm sự của mình và xin mẹ là bà Tề-tướng cho kêu vợ lại mà phân trần cùng biểu phải đem xác về nhà chôn kéo về tới làng. Lúc người con nít mới lọt lòng với một bà già dư 70 tuổi nói chuyện

phần trần tình nghĩa thì ai thầy cũng lấy làm kỳ, mà thiệt vợ con Liêu-Thọ ra chỗ đầu cầu quả gặp thầy Liêu-Thọ chết còn năm. thêm thiếp. Từ Liêu-Thọ sanh làm con nhà họ Tề rồi cũng ưng lòng, có mẹ cha đạo đức và sung sướng biết bao; sau học thi đậu trạng nguyên, lần lần kê trước cho cha vang danh huê hạ. (sau sẽ tiếp theo.)

Nguyễn-du-Hoài, lược dịch.

Nhi thập tứ hiếu thi.

(tiếp theo)

HƠN. 13 — Quách-Cự hiếu thi.

Thảo thân Quách-Cự vợ như chồng,
Cao thâm còn kính, thể há không;
Chôn trẻ dứt tình vì một mẹ,
Cho vàng cảm nghĩa cả hai lòng.
Con lành trời há phần nhi phụ;
Đâu thảo đất nào tuyệt phải tông,
Mới biết làm người toan hiếu đạo,
Cổ cúng cày có sức thiên công.

Tục điệu.

Thảo thân vợ cũng như chồng,
Chôn con, Quách-Cự vàng ròng trời cho.

TÀN. 14 — Dương-Hương hiếu thi.

Đương-Hương đạo rầy lúc bình minh,
Cọp nhảy phủ cha phúc động linh;
Ra sức con lành thời lía lịa,
Hoãn hơn thú dữ chạy vòng kinh.
Tội ngay lúc loạn làm phò chúa,
Con thảo con ngay chẳng trọng mình;
Lòng hiếu lược oai trời giúp sức,
Vây đoàn trở lại thấy khương ninh.

Tục điệu.

Đương khi cha mất tai nạn,
Đương-Hương ra sức hổ lang chạy dài.

HƠN. 15 — Thái-Thuận hiếu thi.

Bình lửa gặp cơn rất khó khăn,
Thờ thân Thái-Thuận may ai bán,
Dầu xanh chua chất dành con hưởng,
Trái đỏ ngọt ngon để mẹ ăn,
Miễn dặng da mới cho phỉ dạ,
Lo chi tóc hạt phải mày nhăn,

Xích-Mỹ rõ biết lòng từ hiền,
Thịt thường nguyên đùi gạo cả thăng.
Tục điệu.
Cảm tình Thái-Thuận chia dàu,
Xích-Mỹ cho dàu gạo châu thịt đùi.

HƠN. 16 — Lục-Tích hiếu thi.

Tuổi vừa nên sáu lúc thanh nhàn,
Lục-Tích hiếu từ tánh tự nhiên;
Đầu quít là môi Viên lâm hải,
Kính thần tỏ ý Thuật càng khen.
Thành từ nét trẻ người đều ngợi,
Thảo-Thuận lòng thơ chúng thầy kiên;
Đạo nghĩa nhỏ không thua kẻ lớn.
Ngân thu còn để tiêng bia truyền.
Tục điệu.
Bé thơ Lục-Tích có duyên,
Vi thân dàu quít họ Viên cảm tình.
(sau sẽ tiếp theo)

Trần-duy-Thanh.

LỜI RAO

Kính lời rao cho chư Qui-hữu dặng hay, Tướng Kim-Thạch kỳ-duyên, nay hạ xuống giá là: 0, \$ 60, cất bạc; Kim-Thạch kỳ-duyên này thiệt là hay lắm, nó là vàng đá kết nghĩa với nhau, nên kỳ hẹn lời gán vớ chắc chắn, chẳng khi nào quên và người đặt thơ này, thiệt là người thông minh chữ nghĩa lắm, lời nói rõ ràng, Qui-khách ai có hảo tâm muốn mua thì gởi thơ cho M. CLAUDE & C^e, ở Saigon, thì ông ấy sẽ sẵn lòng mà gởi cho Qui-hữu chẳng sai.

Kính lời cho chư quới hữu dặng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tượng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một

tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa. Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy dờn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi tiền cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SƠN-LONG, tân hiệu.

Ngày 26 Aout 1903.

GIÁ LỬA GẠO	SƠN-LONG, tân hiệu.		
	VĨNH-LONG	CỎ-CÔNG	BẮI-XÀU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	3 \$ 60	3 \$ 60	3 \$ 60
Gạo lọc nhà máy mỗi tạ 5 Phần thóc 134 cân hay là 60 kilos trong 1 trăm	10	10	10
700.....	15	15	15
Vào bao sẵn, khối thuế.....	20	20	20
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo	Tùy theo	Tùy theo
	dẫn sáng và	dẫn sáng và	dẫn sáng và
	tốt xấu.	tốt xấu.	tốt xấu.

CỬU QUAN MỘT NHO

Ở TAI PHỒ ĐƯỜNG MÈ SÔNG BÈN-TRE. Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ. Bán đồ dùng nhà trường, như giấy, trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, ván ván.... Bán các thứ hình treo chơi và tử-sắt. Nội hạt ai có sửa tử-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều ít. Nhà có máy may, máy y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiến công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **GATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giữ....	6\$00	là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là....	0 40
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rời.....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.	0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5...	0 60
Thơ Trần-kim-Hải in lần thứ nhất.	0 25	Phong-hóa Điều-bành.....	0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu...	0 30	Từ-Thơ cuốn nhì.....	1 80
Nhị-dộ-Mai.....	0 30	Minh-Tám Bưu-giám cuốn nhứt nhì	2 00
Phú-Kiều (3 ^e édition).....	0 20	Conversation.....	0 70
Thơ Nam-kỳ.....	0 10	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Thơ Quang-Ấm điển ca.....	0 35	Vocabulaire Truong-Vinh-Kỳ.....	1 20
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Miscellannée.....	1 40
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Cours gradué.....	2 50
Tướng Sơn-hậu 3 thứ chưa rời....		Thứ kiểu về sự thi hành án lý về việc hình	
Sử-ký Bê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu		Và việc hộ và việc thương-mại của người	
		Bổn quốc.....	1 \$00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cũng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO (1903)

NGÀY LANGSA	THÁNG MƯỜI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TÁM ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG-MƯỜI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TÁM ANNAM
1	Jeudi.....	11	Thứ năm	17	Samedi.....	27	Thứ bảy
2	Vendredi.....	12	Thứ sáu	18	DIMANCHE.....	28	CHŪA NHỰT
3	Samedi.....	13	Thứ bảy	19	Lundi.....	29	Thứ hai
4	DIMANCHE.....	14	CHŪA NHỰT				Tháng 9 Annam.
5	Lundi.....	15	Thứ hai	20	Mardi.....	1	Thứ ba
6	Mardi.....	16	Thứ ba	21	Mercredi.....	2	Thứ tư
7	Mercredi.....	17	Thứ tư	22	Jeudi.....	3	Thứ năm
8	Jeudi.....	18	Thứ năm	23	Vendredi.....	4	Thứ sáu
9	Vendredi.....	19	Thứ sáu	24	Samedi.....	5	Thứ bảy
10	Samedi.....	20	Thứ bảy	25	DIMANCHE.....	6	CHŪA NHỰT
11	DIMANCHE.....	21	CHŪA NHỰT				Thứ hai
12	Lundi.....	22	Thứ hai	27	Mardi.....	8	Thứ ba
13	Mardi.....	23	Thứ ba	28	Mercredi.....	9	Thứ tư
14	Mercredi.....	24	Thứ tư	29	Jeudi.....	10	Thứ năm
15	Jeudi.....	25	Thứ năm	30	Vendredi.....	11	Thứ sáu
16	Vendredi.....	26	Thứ sáu	31	Samedi.....	12	Thứ bảy

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bổn quốc
một năm . . . 5\$00
sáu tháng . . . 3. 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$00
sáu tháng. 5 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

TỰ DŨ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bổn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cám không ní đăng in Tân-quốc lại như trước đây vào thơ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Lời kính rao cho lục Châu Qui-khách dặng này, nay Bổn-quán đã có đóng nhựt-trình lại rồi, từ 1^{er} Août 1901 qua 1^{er} Août 1902, trọn một năm 50 số đóng lại một cuốn; và từ 1^{er} Août 1902 qua 1^{er} Août 1903, trọn một năm 50 số đóng lại một cuốn, đóng chắc và tốt

lắm, mà có hai thứ, một thứ đóng bìa carton, một thứ bìa mỏng, bìa carton giá bán 6, \$00 một cuốn, còn bìa mỏng thì 5, \$00. Như vậy nào muốn mua trọn 2 năm 2 cuốn bìa carton thì 11, \$00 còn bìa mỏng thì 9, \$00.

Ai muốn mua thì xin mua mandat gởi bạc tới cho ông LƯƠNG-KHẮC-NINH là Chủ-bút nhựt-trình Nông-cỏ-min-đàm, thì ông ấy sẵn lòng mà gởi sách lại cho chẳng sai.

Bổn-quán cần tin.

Thương cổ luận.

(tiếp theo)

Những người muốn lấy phần bòn trong hàng buôn nào lớn, hay là trong nhà nghề nào to, chẳng những là sợ khó mà thôi, mà lại hay sợ không lời, mất vốn. Trong bài trước tôi đã tỏ

cách làm, đừng người muốn hùn không sợ khó. Nay tôi xin tỏ những điều có ích cho người rở, và xin đừng hay sợ làm chi cho mệt.

Người mà có ý muốn hùn hiệp, thì phải làm như vậy: Lúc người rao việc hùn vốn buôn chung, hoặc lập hãng lớn, thì ắt phải có tờ lập hùn, trong tờ có định thứ tự, điều lệ, cách thế, và có tỏ cách buôn vật chi, lập hãng chi, thì trước hết, một mình mình xét nghĩ do lường trong trí, coi đều có lợi không, nếu mình tưởng có lợi thì lấy phần hùn tùy theo sức của mình nhiều ít, chẳng cần phải hỏi ai. Thoản mình xét không đến, không biết rằng có lợi, thì phải hỏi thăm chỗ ở những người đứng lập hùn, là người khai đoan, hay là người lãnh đi phát phần hùn, đừng hỏi cho rõ lẽ lời lỗ, hay là lập nhà buôn ấy mà làm lợi cho người hùn, hay là làm lợi cho người buôn; nếu người ta các nghĩa phân minh nhằm lý thì chịu hùn, còn không thì thôi; cũng chẳng hại đến chi? Khuyên một điều đừng có hỏi không nhắm người đáng hỏi, nghe không phải chỗ đáng nghe thì hại lắm; hại là vậy: mình không rõ, mà đi hỏi người cũng chưa đủ rõ hơn mình, tánh người nhiều làm bộ giỏi, thấy mình không biết, họ càng làm bộ lãnh, đừng cho mình tưởng họ là giỏi. *Ái dè nói vơ nói quán, nói đàm nói vầy, nghe đã thất công, rứt chuyện rồi cũng ít rõ.* Chẳng vậy mà thôi, tánh người nhiều sáu hiểm, lắm ghen tương, liệu sức làm không được, mà lại ít muốn cho người ta làm, e người trở ra hơn mình chẳng? Nếu mà hỏi nhằm những bợn ấy thì là càng ròi lắm; háng cứ kiếm đều nhất người, cho sợ, đừng không làm chi cho nên; vì háng sợ người làm hơn háng. Xin xét đều tồn ích, mà tránh kẻ đàn tà, sanh giữa trần có phát có ma, ráng liệu lấy dạng tướng ma phạt.

Cách hùn hiệp cho đồng người, đừng có vốn lớn sức mạnh, mà buôn bán cho to; vậy mà hoặc có lợi lớn cho người hùn, hoặc để giúp nhau cho tồn ích, chứ chẳng phải kẻ một phần lời mà thôi. Hai lẽ này sau sẽ phân ra.

LƯÔNG-DŨ-THỨC, (Bên-tre).

LỜI RAO

La Société d'Exploitation des Aleools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, Rue Mac-Mahon, Saigon.

Hãng bán rượu Nếp từ Lục-Tĩnh đến Cao-Mang và bán mỗi hạt Tham-biện, trong Lục-Tĩnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chú vị đáng rõ rằng hãng này bán rượu thật tốt, đặt rộng nếp mà thôi, đừng mà tẻ tẻ sạch sẽ, và uống thì rất mạnh mẽ; vì đặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bài nhũ) đừng bán rượu này, thì phải đến tại hãng nơi Saigon, số nhà và đường đã tỏ rõ mà thương nghị, đừng háng lãnh bài cho mà bán. (Rượu này có nhân lưỡng-lông.

Công vụ

Vì lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 23 Septembre 1903:

Cấp bằng cho tên Liêng-Suos, làm Cai-tổng hạng ba về phần tổng Nhiều-phủ, thuộc tỉnh Sóc-trăng, thế cho tên Lâm-Sanh, xin thôi.

Vì lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 23 Septembre 1903:

Cấp bằng cho Nguyễn-minh-Hoa, làm quyền bộ giáo-nghiệm, nhưn thân học tập, tại sở Tân-đạo cùng sở Giáo-nghiệm nhưn thân, thế cho Trần-văn-Minh, bị cách chức.

Vì lời nghị quan Nguyễn-Soái Nam-kỳ, ngày 27 Septembre 1903:

Lời nghị ngày 25 aont 1903, nói về việc của Nguyễn-văn-Niêm, bảy giờ phải bài đi.

Lê-văn-Bảy, nguyên là học trò thi đậu ngày mồng 8 decembre 1902, dựng lãnh cấp bằng làm thơ-ký học tập tại dinh Hiệp-lý Nam-kỳ; đồng niên ăn bằng 200 đồng bạc cùng bỏ đi giúp việc tại khám chánh.

LỜI RAO

Dương-thị-Hương, là diên chủ ở hạt Gò-công, kính lời rao chung cho mỗi người được hay rằng tự hậu nếu ai còn cho con trai của bà là Huỳnh-dinh-Hạo, vay bạc tiền gì, thì bà không chịu trả nữa, bởi vì những nợ nần của con bà làm ra bây lâu nay thì ngày 10 Septembre trước bà đã tính trả dứt rồi; sự có văn bằng chứng kiện rõ ràng.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Huyền-Đức, ba anh em đi gần đến nhà Không-Minh; còn ước chừng nữa dặm đường, Huyền-Đức bèn xuống ngựa đi bộ, vừa gặp Gia-Các-Huân Huyền-Đức bèn làm lễ và hỏi rằng: « lịnh huynh (1) hôm nay có ở nhà chăng? » Huân thưa rằng: mới về khi chiều hôm qua, Tướng-quân hôm nay ắt đang gặp anh tôi. » nói rồi bỏ đi mất. Huyền-Đức nói: « phen nay may lắm mới được gặp Tiên-sanh. » Trương-Phi nói: « người ấy vô lễ quá, là thì nó đặc bọn ta về nhà mới phải, sao nó lại bỏ mà đi đi. » Huyền-Đức nói: « ai có việc này, lẽ nào mà hiệp bức người ta. » nói rồi, ba người bèn thẳng đến trước nhà gỗ cửa, Đổng-tử ra hỏi. Huyền-Đức nói: « xin tiên đồng làm ơn vào thưa với Tiên-sanh, rằng có Lưu-Bị đến cầu ra mắt. » Đổng-tử nói: « Tiên-sanh hôm nay tuy có ở nhà song còn đang ngủ chưa dậy. » Huyền-Đức nói: « nếu vậy thì người khoan vào thưa đã. » bèn căn dặn Quang, Trương ở ngoài cửa mà đợi, Huyền-Đức nhẹ lên đi vào thấy Tiên-sanh nằm ngựa trên ghế mà ngủ, Huyền-Đức bèn chấp tay đứng dưới thêm, giậy lâu Tiên-sanh chưa dậy. Quang, Trương đứng đợi ở ngoài đã lâu quá chưa thấy động tĩnh, bèn lên vào thấy Huyền-Đức còn đang đứng hầu; Trương-Phi nổi giận mà nói với Văn-Trường rằng: Lão-Tiên-sanh này nó khi để ta quá, lão thầy đại-ca ta đứng

hầu dưới thêm lão lại nằm trên cao mà giả đó ngủ; thôi, để em ra sau nhà, em nói lừa lên coi lão có dậy hay không. » Văn-Trường la dừt lăm mới thôi. Huyền-Đức lại bảo hai người trở ra ngoài mà đợi, rồi ngó lên ghế thì thấy Tiên-sanh trở mình muốn dậy, rồi lại day mặt vào vách mà ngủ lại; đổng-tử muốn kêu, Huyền-Đức bảo đừng; rồi cứ việc đứng đợi hơn một giờ, Không-Minh mới thức dậy, miệng lại ngậm thợ, ngậm rồi bèn day lại hỏi người đổng-tử rằng: « có khách tục đến chăng? » Đổng-tử thưa rằng: « có Lưu-Hoàn-Thức đợi thầy đã lâu. » Không-Minh bèn ngồi dậy nói thầy: sao mi không kêu ta? » nói rồi bèn vào nhà sau sửa soạn áo mao dây lâu mới ra rước Huyền-Đức. Huyền-Đức xem thấy Không-Minh mình cao tám thước mặt như ngọc giới, đầu bích khăn be, mình mặc áo hạt, rõ rõ tợ thần tiên. Huyền-Đức bước tới xá rồi nói rằng: « tôi hành ngọn nhà Hôn là kẻ ngu phu ở Thị-huyện, nghe danh Tiên-sanh đã lâu, như sấm rền tai, đã hai phen đến thăm mà không được gặp, nên tôi có để lại một bức thơ, chẳng hay Tiên-sanh đã xem chưa? » Không-Minh đáp rằng: « tôi là kẻ quê mùa ở đất Nam-dương, tánh tình thưa lạc, mong ơn Tướng-quân đến mây phen tôi lấy làm áy náy. » Hai người bèn ngồi lại uống trà; trà xong, Không-Minh mới nói rằng: « hôm qua tôi xem ý thơ ông, tôi cũng đủ biết ông hết lòng giúp nước thương dân, ngặt vì tôi tuổi nhỏ tài thừa, (2) làm nhọc cho Tướng-quân hỏi đến. » Huyền-Đức nói: « lời Tư-Mã-Đức-Thảo với Tư-Ngươn-Trực, nói há đi sai sao, xin Tiên-sanh chớ có bỏ Bì, mà dạy bảo một hai điều. » Không-Minh nói: « Đức-Thảo với Ngươn-Trực là người thông thái trên đời, chớ, tôi là đứa cây ruộng đầu đám nói đến việc thiên hạ, hai ông họ chỉ làm, sao Tướng-quân bỏ ngọc tốt mà tìm đá cứng làm vậy? » Huyền-Đức nói: « đứng trước-phu đã có tài kinh thế, mà ở chi chốn núi rừng, xin Tiên-sanh lấy thiên hạ sanh linh làm trọng, khai đường chỉ nẻo mà dạy bảo tôi. » Không-Minh cười rằng: « tôi muốn nghe cái chỉ ông ra thế nào? »

(2) Lúc Không-Minh mới ra phủ Huyền-Đức thì tuổi mới được 27.

(1) Minh xưng anh của người kêu rằng lịnh huynh.

Huyền-Đức thưa rằng: « nhà Hôn nghiên nghèo, tôi gian nó trộm mạng, Bị chẳng lượng sức, muốn giầy nghĩa cả trong thiên-hạ, song tài trí thừa thớt, làm không xong việc, xin nhờ Tiên-sanh mở dạng ngu của Bị mà cứu khốn phò nguy, thiệt là may mắn. » Không-Minh nói: « từ Đổng-Trác làm nghịch dằn nay, bốn phương hào kiệt đều đây; Tào-Tháo thế chẳng bằng Viên-Thịệu mà đánh hơn Thiệu ấy là không phải thiên thời, cũng bởi nhờ họ hơn mưu đó, nay Tào-Tháo xưa chúng trăm muôn, hiệp Thiên-Tử mà khiến Chư-hiếu, thì chưa nên tranh phượn với va; Tôn-Quôn chim cứ dật Giang-dông đã trải ba đời rồi, nước thì bên hiểm mà dân lại theo, ấy thì nên dùng mà làm binh viện, chớ chẳng nên đánh, dật Kinh-châu phía Bắc có sông Hôn-miêng ngăn trở, lợi trọn Nam-hải, phía Đông liên với đất Ngô-hội, phía Tây thông với đất Ba-thục, đó là chỗ dụng võ, chẳng phải chúa thì giữ không dặng, ấy là chỗ trời cho, Tướng-quân có ý đó chẳng; dật Ich-châu hiểm trở bưng lầy ngăn dậm, ấy là nước Thiên-phủ, Vua Cao-lỗ nhờ đó mà nên nghiệp Đê; nay Lưu-Chương suy nhược, dân đông nước giàu, mà chẳng biết thương xót, kẻ trị người hiền đều ước ao cho dặng Minh-quân; Tướng-quân, là dòng giới nhà Vua, tín nghĩa rất khắp bốn biển, biết dụng anh hùng, trông người hiền như khác nước, nếu gồm dặng dật Ich-châu, mà cứ chỗ hiểm trở, phía Tây thì hòa với mây máng mọi; phía Nam gồm trị đất Việc, ngoài thì kết với Tôn-Quôn, trong thì trau giới việc chánh, đợi thiên hạ sanh bình rồi, thì sai một tên thượng tướng đem hết binh Kinh-châu qua Oản-thành, Lạc-dương; còn Tướng-quân thì bốn thân dân hết chúng Ich-châu mà ra ngã Tấn-xuyên, thì bá tánh có ai mà không đai com bầu nước mà rước Tướng-quân chẳng? Được như vậy thì nghiệp cả ắt nên, nhà Hôn ắt dầy lại; ấy là chỗ tôi lo cho Tướng-quân đó. Xin Tướng-quân liệu lấy. » Nói rồi bèn khiến tên đồng-từ lấy ra một bức treo nơi giữa nhà rồi chỉ mà nói với Huyền-Đức rằng: « ấy là cái bản đồ phía Tây-châu hết thấy là 34 châu đó, Tướng-quân muốn nên nghiệp Bá, thì phía Bắc phải nhường cho Tào-Tháo nó chiếm chỗ Thiên-thời, phía Nam

thì nhường cho Tôn-Quôn chiếm chỗ Địa-lợi, còn Tướng-quân thì chìm lầy chỗ Nhơn-hòa; vậy thì trước phải lấy Kinh-châu mà làm căn bản, sau sẽ lấy Tây-xuyên, mà khai cơ lập nghiệp, cho nên thế đánh tức; rồi sau sẽ đánh tuộc qua Trung-xuyên. » Huyền-Đức nghe nói đứng dậy chấp tay xá rồi nói rằng: « lời Tiên-sanh nói như mở chông gai, khiến cho Bị như về mây ngũ mà thấy trời xanh, hăm vì Kinh-châu Lưu-Biểu, Ich-Châu Lưu-Chương, cũng đều là tông tộc nhà Hôn, Bị đầu nổ thừ đoạt cho đánh. » Không-Minh nói: « tôi đem xem thiên văn, biết Lưu-Biểu sông chẳng dặng lâu, còn Lưu-Chương thì không phải chúa mà lập nghiệp dặng, sau ắt về Tướng-quân. » Huyền-Đức nghe nói lấy lạ. (Đây một đoạn, là lúc Không-Minh chưa ra khỏi Mao-lư mà đã biết thiên hạ chia ba, thiệt từ xưa đến nay không ai bì kịp).
Huyền-Đức lấy thỉnh Không-Minh rằng: « Bị tuy danh hèn đức mỏng, xin Tiên-sanh chớ nệ, ráng ra mà giúp sức, Bị phải cam tâm mà nghe theo lời dạy. » Không-Minh nói: « tôi quen vui theo thú cây bira đã lâu, không ưa thế sự, thiệt tôi không dám vãng mạng. » Huyền-Đức than rằng: « Tiên-sanh không khừn ra, thì thiên hạ sanh linh ra đời nào. » Nói rồi nước mắt chảy như mưa, ước hết áo quần. Không-Minh thấy ý rất thiết, bèn nói rằng: « Tướng-quân đã có lòng đoái tưởng, tôi xin ra sức khuyến mãi. » Huyền-Đức cả mừng, bèn khiến Quang-Trương vào lấy dặng vàng lụa lễ vật. Không-Minh kiên từ chẳng chịu. Huyền-Đức nói: « ấy chẳng phải là lễ sanh đại hiền đâu, ấy là làm cho rõ tất lòng của Bị đó mà thôi. Không-Minh mới chịu. Lúc ấy bọn Huyền-Đức đều ở lại nghỉ đó một đêm.

(sau sẽ tiếp theo.) CANAVAGGIO.

Tu đầu cho bằng từ nhà

thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.

(tiếp theo)

Voi voi cõi phật biết bao xa,
Trông lại nào hơn giữ đạo nhà,
Ngay thảo trọn niềm bèn chí trẻ,
Sớm khuya sẵn sóc thừa tình già,

Học đời ông Dù vưng lời biểu,
Chớ giới vua Minh tới cửa bà,
Sanh từ đầu tu ai lóu khỏi,
Sao bằng phụng dưỡng mẹ cùng cha.

Xuất gia đầu phật thầy đầu là,
Găm lại tu chùa cũng vậy mà,
Ngàn trường ơn sâu nào dám sánh,
Muôn trùng nghĩa nặng giữ giềng ba,
Trưa chiều thăm viếng lòng cung kính,
Sớm tối đến bới mẹ với cha,
Nói đạo thánh hiền lời giáo huấn,
Năm hằng trọn thảo sự ông bà

Đức nên tượng phật thầy đầu là,
Ngà từ có thành thất cũng ma,
Ngồi trong cao-dày nào sánh kịp,
An-thâm đạo cả trọn giềng ba,
Trái lòng ven giữ năm đầu dạy,
Gần sức làm đến mẹ với cha,
Nói đầu Thánh xưa còn để lại,
Tấn-Sâm biểu mẫu thảo trào ca.

Hổ-văn-Đầy,
à l'Imprimerie Commerciale Saigon.

Làm người lựa phải chọn đầu xa,
Găm đạo chỉ qua chuẩn đạo nhà,
Kính phật trong lòng nào ít bày,
Thờ thần hết sức cũng hơn là,
Hôm mai chớ chạy bê thăm viếng,
Minh vóc giữ trọn việc tóc da,
Chín chữ cũ-lao tua ven đắp,
Nào thua bày kiếp tụng di-đà.

Làm người tua giữ vẹn năm ba,
Trọn thảo hai thân mới gọi là,
Lựa phải ngoài đồng thế đạo thích,
Chi bằng dưới gối đắp lòng già,
Mai chiếu sẵn sóc bê thăm viếng,
Minh vóc giữ gìn việc tóc da,
Gần gỗ đến bới ơn tấc dục,
Nào thua chịu kiếp niệm di-đà.

Phổ-tông Nguyễn-hữu-Đức, Bảo-lộc.

Từ thuở tạo thiên hiệu đã ghi,
Hậu sanh là đạo liệu hà vi,
Nhà huyền báo bỏ nên âu đó,
Cửa bực công phu có vội chi,
Đã biết trần hươn đến nặng chút,
Nhưng mà loạn trái trả xong đi,

Ngọc-Hoàng đầu phụ người tâm biểu,
Lựa phải cầu tăng giác hương lây.
Hoàng-Công.

Bị trang năm-gia khóc mẩn mợ,
Hơn bợn không nhà đầu trọc lóc,
Chín tháng ba năm ơn vợi cao,
Mười đời tám kiếp công dày cộc,
Đà-na ra-rì nghĩa đầu tường,
Báo bố cù lao lời đáng học,
Xét lại mà coi lẽ phải chăng,
Mẹ cha cùng phật ai công nhọc.
(sau sẽ tiếp theo).

Phụng-Hoàng-Sang,
Commis à la Compagnie Nationale.

Luân hồi.

(tiếp theo)

Mà nhứt sanh cũng chuyên đường phước
đức; lập không biết mây cảnh chùa; nuôi
không biết bao nhiêu những người quan quâ
cô độc.
Sau có người đàn chùa của quan lớn này
tên là Từ-Liên mà cầu con trai, nghe rõ
căn do đường thế, rồi vịnh năm bài từ tiết:
nay tôi xin dịch lược ra quốc âm như sau này.

Thơ rằng:

Có công làm phước, phước cho mình,
Hết kiếp này còn kiếp tái sanh,
Chuyện thế hằng làm công bố thí,
Lòng trời không phụ kẻ ưa lành.

Ưa lành chớ có bụng tham lam,
Sông chắt người đời biết mây năm,
Vui muốn chi cho buồn khỏi gặp,
Làm người phải giữ cái hằng tâm.

Hằng tâm ở thế sự ai cười,
Ràng buộc vịnh chi bạn cả đời,
Bảy giữ nơi lòng sao tránh khỏi,
Trong trần xác thịt chớ rằng chơi.

Rằng chơi không xét tương về sau,
Đền tuổi hối đầu có bấy lâu,

Muốn việc ăn năn không trở kịp,
Xin người biết trước phải lo âu.

Lo âu chuyên phải lánh tà gian,
Tạo vật giúp người rắng thủ cần,
Nêu giữ tánh trời trời không phũ,
Phận người có vóc giữ cho an.

CHUNG.

Nguyễn-dur-Hoài, Lược dịch.

Nhị thập tứ hiệu thi.

(tiếp theo)

NGUY. 17 — Vương-Phâu hiệu thi.

Ở đời Tây tâu có Vương-Phâu,
Sự từ như sanh dạ những âu;
Ôm mã mẹ, lăm giữa sấm sét,
Khóc mồ cha, rập trả cừ thù.
Dương-gian chưa phải đến ơn thăm,
Am phủ còn lo đáp nghĩa sâu;
Vịnh chữ lục nga hằng nhớ đến,
Sanh thành dung mạo lụy thâm bầu.

Tục điệu.

Wương-Phâu sự từ như sanh,
Ôm mã che sấm chưa đánh dạ con.

CHAU. 18 — Mạnh-Tông hiệu thi.

Mẹ bệnh thêm mắng lúc sai thời,
Mạnh-Tông tìm kiếm khắp nơi nơi;
Tre khô chẳng nẩy thian cùng đất,
Trước héo không-ra khóc với trời.
Tuyệt hạng sấm yang kinh không thể,
Mùa đông mắng mọc lạ lũng đời;
Cao dày cảm động lòng con thảo,
It mọt cho lên-đu giúp người.

Tục điệu.

Mùa đông mẹ bệnh thêm mắng,
Mạnh-Tông cầu dựng mẹ ăn bệnh lành;

NAM-TẾ, 19 — Du-kiếm-Lâu hiệu thi.

Kiểm-Lâu ngồi huyện mới tuần đầu,
Bồng chùt thung đườn nhuộm bệnh đau;
Lộc cả quyền cao nào đoái tưởng,
Ôn sáu nghĩa nặng phải lo âu.

Nam-tào dôi sở lòng hằng nguyên,
Bắc-dầu thay căn dạ những cầu;
Tứ-Hiền đất trời nghe cũng động,
Bính cha lành đã sông càng lâu.

Tục điệu.

Thung đườn bính ngắt hải kính,
Kiếm-Lâu khăn nguyên đem mình thể cha.

ĐƯỜNG. 20 — Thời-Thị hiệu thi.

Hết lòng hiền đạo vợ Thời-Sanh,
Phụng cúng nhà huyện rất kính thành;
Tám tuyệt ngõ côm thương tuổi hạt,
Bồn mùa dựng sữa cảm mây xanh.
Lòng non non trâm trâm đều phước,
Dạ thảo thảo cho mọi sự lành;
Trọn nghĩa cùng cháng nuôi dưỡng mẹ,
Ngân thù nữ sử hồi biểu danh.

Tục điệu.

Mẹ già ăn chẳng biết mùi.
Dấu hiến Thời-Thị sửa nuôi tháng ngày.

(sau sẽ tiếp theo)

Trần-duy-Thanh.

Chuyện Hà-thiên-Tứ

Đời Nam-dương, tại quận An-hố, có tên Quốc-Anh, nhà nghèo, vợ chồng sớm tối thong thả nương theo nghề chài lưới mà nuôi thân.

Ngày kia tới vịnh Hà-giang, xảy thấy trên bãi có một đứa nhỏ nằm đó, ở xa tưởng đã chết rồi, lại gần coi rõ, thì quả nó còn sống. Vợ chồng Quốc-Anh lật dật bóng lên ghe, hờ âm giầy lâu nó tỉnh lại. Hai vợ chồng không còn, nay trời cho, dựng một đứa thì mừng lắm, nưng niêu nuôi dưỡng từ từ, tình dễ làm con lại đặt tên là Hà-thiên-Tứ.

Cách 5 mười năm, Hà-thiên-Tứ khôn lớn, tánh khí mạnh bạo, theo giúp đỡ vợ chồng Quốc-Anh như cha mẹ ruột, vợ chồng Quốc-Anh dẫu không cho Hà-thiên-Tứ biết nó là con nuôi thường hay trâm trở với nhau mừng ngày sau có già yêu đã sẵn có kẻ nuôi dưỡng, phụng tự. — Ai đó ngày kia có hai vợ chồng người kia tới xưng mình là Vương-tử-Anh, nhà hào phú tại Quảng-xuyên. Non khi trước có đi ghe ngan qua vịnh Hà-giang, bị bão

chìm ghe, vợ chồng lội lên dặng, chính mắt có một đứa con nhỏ, lâu nay tưởng nó đã chết rồi, không dè mới nghe tin nói có như hai vợ chồng cứu sống, lại nuôi làm con, nên đem tiền bạc tới tạ ơn mà xin con lại. Vợ chồng Quốc-Anh hỏi đươn, tích thì biết thiệt là cha mẹ Hà-thiên-Tứ, song dưng dưng than khóc không muốn là nó; mà bởi Hà-thiên-Tứ thấy vợ chồng Quốc-Anh nghèo, nay gặp đặng cha mẹ ruột giàu có, thì nằng nằng quyết một xin trở về cha mẹ nó.

Vợ chồng Quốc-Anh liệu bề cấm nó không dặng mới chịu cho nó ra đi. Hai vợ chồng thấy Hà-thiên-Tứ đi thì đau lòng xót dạ, còm cháo chẳng ăn, oi thương nó như con ruột, ra đưa nó hơn mấy dặm đườn mới trở lại. Còn Hà-thiên-Tứ thì mau mau từ giả rồi quày quắt theo cha mẹ chẳng thêm ngó lại.

Hà-thiên-Tứ đi rồi, vợ chồng Quốc-Anh cũng theo nghề cũ mà nuôi thân, thường hay than thở với nhau vì vô phước, tưởng dặng Hà-thiên-Tứ đỡ chơn đỡ tay khi già yếu, ai dè chẳng dặng mấy năm, cha mẹ nó lại tới xin nó, ngó lại trông thoàn trông trước trông sau thì vợ chồng lại than khóc chẳng cùng.

Mấy năm dẫu Hà-thiên-Tứ cũng bay về thăm vợ chồng Quốc-Anh. — Mà mỗi khi về thì coi bộ nó lơ lửng, vì thấy vợ chồng Quốc-Anh nghèo, còn hai vợ chồng Quốc-Anh mỗi khi thấy Hà-thiên-Tứ về thì mừng rỡ vô cùng. Sau hai vợ chồng lại dựng thơ Hà-thiên-Tứ gọi về thăm nói cha mẹ nó đã khoan rồi, một mình nó mắt coi gia-đạo, về thăm không dặng mà lần lần thơ cũng vắng, sau lại bắt tin.

(sau sẽ tiếp theo)

Trần-khắc-Kỳ: tự Phục-lê.

LOÌ RAO

Kính lời rao cho chư Quý-hữu dặng hay, Tướng Kim-Thạch kỹ-duyên, nay hạ xuống giá là : 0, \$ 60 cất bạc; Kim-Thạch kỹ-duyên này thiệt là hay lắm, nó là vàng đá kết nghĩa với nhau, nên kỹ bện lời gấn vô chắc chắn, chẳng khi nào quên và người đặt thơ này, thiệt là người thông minh chữ nghĩa lắm, lời nói rõ ràng, Quý-khách ai có hảo tâm muốn mua thì gọi thơ cho M. CLAUDE & C^{ie}, ở

Saigon, thì ông ấy sẽ sẵn lòng mà gởi cho Quý-hữu chẳng sai.

Kính lời cho chư quới hữu dặng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đườn CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đườn D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tướng chữ-nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gọi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG số 59 đườn D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy dờn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi dền cho lời và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ với lo và gởi lập tức.

SƠN-LONG, tân hiệu.

CỬU QUAN MỘT NHO

Ở TAI PHỒ ĐƯƠNG MÈ SÔNG BÈN-TRE Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giầy trắng, giầy đỏ, cẳng viết, ngòi viết, mực, thước, vắn vắn....

Bán các thứ hình treo-choi và tủ-sắt.

Nội hạt ai có sửa tủ-sắt, máy may, xin rước dền nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.....	6 \$00	là Cao-Mên-Cuộc giá 4 cuốn là....	0 40
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rời.....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất.	0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5...	0 60
Thơ Trần-kim-Hải in lần thứ nhất.	0 25	Phong-hóa Điều-hành.....	0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu...	0 30	Tứ-Thơ cuốn nhì.....	1 60
Nhị-dộ-Mai.....	0 30	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn thứ nhì	2 00
Phủ-Kiều (3 ^e édition).....	0 20	Conversation.....	0 70
Thơ Nam-kỳ.....	0 10	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Thơ Quang-Ấm điển ca.....	0 35	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ.....	1 20
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Miscellannées.....	1 40
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Cours gradué.....	2 50
Tướng Sơn-hậu 3 thứ chưa rời....		Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình	
Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu		Và việc hộ và việc thương-mại của người	
		Bản quốc.....	1 \$00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO
(1903)

NGÀY LANGSA	THÁNG MƯỜI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TÁM ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG MƯỜI LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TÁM ANNAM
1	Jeudi.....	11	Thứ năm	17	Samedi.....	27	Thứ bảy
2	Vendredi.....	12	Thứ sáu	18	DIMANCHE.....	28	CUỐI NHỰT
3	Samedi.....	13	Thứ bảy	19	Lundi.....	29	Thứ hai
4	DIMANCHE.....	14	CHƯA NHỰT.	20	Mardi.....	1	Thứ ba
5	Lundi.....	15	Thứ hai	21	Mercredi.....	2	Thứ tư
6	Mardi.....	16	Thứ ba	22	Jeudi.....	3	Thứ năm
7	Mercredi.....	17	Thứ tư	23	Vendredi.....	4	Thứ sáu
8	Jeudi.....	18	Thứ năm	24	Samedi.....	5	Thứ bảy
9	Vendredi.....	19	Thứ sáu	25	DIMANCHE.....	6	CUỐI NHỰT
10	Samedi.....	20	Thứ bảy	26	Lundi.....	7	Thứ hai
11	DIMANCHE.....	21	CHƯA NHỰT	27	Mardi.....	8	Thứ ba
12	Lundi.....	22	Thứ hai	28	Mercredi.....	9	Thứ tư
13	Mardi.....	23	Thứ ba	29	Jeudi.....	10	Thứ năm
14	Mercredi.....	24	Thứ tư	30	Vendredi.....	11	Thứ sáu
15	Jeudi.....	25	Thứ năm	31	Samedi.....	12	Thứ bảy
16	Vendredi.....	26	Thứ sáu				

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản-Quốc
mỗi năm... 5 \$00
sáu tháng... 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-Quốc
mỗi năm... 10 \$00
sáu tháng... 5 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

TỰ ĐỀ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANDE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

Tại Đông-dương

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bản-quán chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gọi cho ông Canavaggio nữa.

Câm không ai động in Tam-Quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không đặng.

Lời kính rao cho lục Châu Qui-khách đặng hay, nay Bản-quán đã có đóng nhựt-trình lại rồi, từ 1^{er} Août 1901 qua 1^{er} Août 1902, trọn một năm 50 số đóng lại một cuốn; và từ 1^{er} Août 1902 qua 1^{er} Août 1903, trọn một năm 50 số đóng lại một cuốn, đóng chắc và tốt

lắm, mà có hai thứ, một thứ đóng bìa carton, một thứ bìa mỏng, bìa carton giá bán 6, \$00 một cuốn, còn bìa mỏng thì 5, \$00. Như vị nào muốn mua trọn 2 năm 2 cuốn bìa carton thì 11, \$00 còn bìa mỏng thì 9, \$00.

Ai muốn mua thì xin mua mandat gửi tới cho ông LƯƠNG-KHÁC-NINH là Chủ-bút nhựt-trình Nông-cỏ-mín-đàm, thì ông ấy sẵn lòng mà gửi sách lại cho chẳng sai.

Bản-quán cần tin.

Thương cổ luận.

(tiếp theo)

Cách hùn vốn buôn chung, có hai đều: một đều có lợi lớn cho người hùn; một đều đại hữu ích cho cả xứ. Tôi xin phân ra cho mình bạch, đặng chư quý hữu xét coi có hiệp ý cùng chăng?

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, Rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nếp từ Lục-Tỉnh đến Cao-Mang, và bán mỗi hạt Tham-biến, trong Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chú vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tốt, đặt rỗng Nếp mà thôi, dùng mà tế tự sạch sẽ, và uống thì rất mạnh mẽ; vì đặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bài nhì) dặng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nơi Saigon, số nhà và đường đã tỏ đó mà thương nghị, dặng hàng lãnh bài cho mà bán. (Rượu này có nhãn lưỡng-long.

Dương-thị-Hương, là diên chủ ở hạt Gò-công, kính lời rao chung cho mỗi người được hay rằng tự hậu nếu ai còn cho con trai của bà là Hỷnh-dinh-Hạo, vay bạc tiền gì, thì bà không chịu trả nữa, bởi vì những nợ nần của con bà làm ra bây lâu nay thì ngày 10 Septembre trước bà đã tính trả dứt rồi; sự có văn bằng chứng kiên rõ ràng.

Tam-quốc chí tực dịch

(tiếp theo)

Ngày thứ Gia-Các-Huân về, Không-Minh dặn rằng: « anh cảm ơn Lưu-Hoàn-Thúc cần mẫn đã ba phen, không lẽ không đi, em phải ở lại đây cứ việc cày cuốc, chẳng nên bỏ ruộng đất hoang vu, để anh ra lập cho nên công rồi, thì anh sẽ về đây mà ăn. » Xong rồi ba anh em Huyền-Đức với Không-Minh từ giả Gia-Các-Huân về thành Tân-giã. — Từ ấy Huyền-Đức đãi Không-Minh như thấy, ăn thì đồng sàng, ngủ cũng đồng chiếu, cộng luận việc thiên hạ cả ngày. Không-Minh nói: Nghe Tào-Tháo dao ao Huyền-võ nơi đất Kỳ-châu dặng tập luyện thủy quân, thì ắt có ý xâm phạm Giang-nam, vậy thì Chúa-công phải sai người lên qua thám thính coi hư thiệt thế

Hễ đàng người hùn, thì có vốn lớn, vốn lớn thì buôn to, còn buôn to thì ít người buôn cho bằng, nếu trong một xứ mà ít người buôn bằng, thì có một cái nhà buôn của mình là hơn, hễ hơn thì lợi nhiều hơn, lợi nhiều thì người hùn vào đó lời dặng nhiều. Lý quả như vậy chẳng sai.

Như trong xứ chúng ta đang ở đây còn nhiều cách buôn mà dặng lợi lớn như lời tôi tỏ trước đó. Thứ nhất buôn lúa gạo, lập nhà xay. Thứ nhì trồng dâu để tằm bán tơ dệt hồng tốt. Thứ ba mua soát thuê rừng, lập máy cưa cây. Thứ tư trồng mía làm lò đường. Trong bốn đều này hễ nhiều vốn chừng nào thì lợi to hết sức.

Xem coi, ấy là lập hàng lớn buôn chung dặng cho người hùn có lợi lớn, là đều thứ nhất trong hai đều, tôi đã tỏ nơi bài kể đây.

Còn đều thứ hai, là đều lập hùn và làm ích lợi cho cả xứ. Người hùn vào đó, tuy lợi ít mà cũng có lợi luôn luôn; nhưng mà cái lợi cho người hùn, không trong bằng đều có ích chung cho cả xứ. Nếu tôi nói rằng ích lợi cho cả xứ, thì nghĩa là những người có hùn vào nhà buôn ấy, cũng hưởng dặng sự ích lợi như kẻ khác vậy.

Những cách hùn mà làm sự hữu ích trong xứ chúng ta đây, là: thứ nhất lập nhà cho vay cầm đất thế nhà cho vay tiền lúa, cho bạc góp tháng, góp năm, mà ăn lời rẻ. Thứ nhì là mua hết những tiệm cầm đồ trong Lục-tỉnh.

Xin chú quý hữu xem coi, lập hùn mà làm hai đều đó, thì người lập hùn, cùng người lấy phần hùn có lợi ít, mà chắc là có lợi luôn luôn; còn cả xứ ít lợi nhiều: nếu có hàng lớn như thế ấy, thì mới để cho người nước chúng ta buôn lớn bán nhỏ, lập lò gạch, tiệm cưa, lò rượu, và hàng tàu dặng; bởi vì dặng vốn lớn, mà trả lời nhẹ; chẳng phải lời nhẹ mà thôi, mà lại dễ trả; không phải dễ trả mà thôi, lại có chỗ cho mà vay lớn dặng. Như vậy lớn dặng mới làm dặng việc lớn; vì mà làm việc lớn dặng, thì hưởng lợi to. Trong xứ người mà có trí, có ý, lòng ngay thẳng chắc, thì làm dặng chuyện. Chớ như lâu nay không ai làm dặng; xin xét! Chẳng phải là không người, vốn thiệt là không tiền. Nếu có tiền thì có người, đều này chẳng sai.

(sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DŨ-THỨC, Bần-tre.

nào. » Huyền-Đức nghe theo, bèn sai người qua Giang-dông thám thính. — Nói về Tôn-Quôn, từ ngày Tôn-Sách thác rồi, thì cũng cứ vắng thế cơ nghiệp của cha, anh để lại mà gìn giữ đất Giang-dông, chiêu hiền đãi sĩ; lại lập nhà tăn quán nơi Ngô-hội, khiến Cô-Ứng với Trương-Huyền ở đó mà rước đãi tăn khách bốn phương; liên cả năm người này tiếng kẻ kia, người kia cũ kẻ khác; lúc ấy có người đặt Côi-kê tên Hâm-Trạch tự Đức-Nhuận; Bành-thành Nghiêm-Tuân tự Mạng-Tài; Bái-huyện Tiêc-Trung tự Kinh-Vãng; Nhữ-nam Trinh-Bình tự Đức-Xu; Ngô-quận Châu-Hoàn tự Hưu-Mục; Lục-Tích tự Công-Kỷ; Ngô-nhon Trương-Đôn tự Huệ-Thứ; với đất Côi-kê Lăng-Thông tự Công-Thục; đất Ô-trinh Ngô-Xảng tự Không-Hưu; mấy người ấy đều đến Giang-dông, Tôn-Quôn kính đãi rất hậu; lại dặng ít người tướng giỏi là: đất Nhữ-dương Lữ-Mông tự Tử-Minh; Ngô-quận Lục-Tôn tự Bá-Ngôn; đất Lang-nha Từ-Thạnh tự Văn-Hương; Đông-quận Phan-Chương tự Văn-Hoa; đất Lu-giang, Đinh-Phụng tự Thừa-Huyền; có mấy người ấy phò tá, bởi đó nên đất Giang-dông mới dặng cường thịnh.

Vua Kiên-An năm thứ bảy, lúc Tào-Tháo phá Viên-Thiệu với bèn sai sứ qua Giang-dông khiến Tôn-Quôn cho con về chào tui giá. Tôn-Quôn dự dự chưa quyết. Bà Ngô-Thái-Phu-Nhon bèn dõn Châu-Du với Trương-Chiêu vào thương nghị. Trương-Chiêu nói: « Tào-Tháo muốn khiến Chúa-công cho con vào châu ấy là cách và muốn khiến chớ Chư-hầu đó, nếu chẳng cho đi thì e va hưng binh qua Giang-dông, thế ắt phải khôn. » Châu-Du nói: « Tướng-quân vàng nghiệp của cha, anh để lại, gồm cả chúng sáu quận, binh rỗng lương đủ, trống sì từng mảng, có đều chỉ trở bực mà muốn cho con vào làm con tin nơi người, hễ cho con vào rồi thì không lẽ mà chẳng hòa với Tào-Tháo, hễ va có triệu về thì cũng không lẽ không đi, như vậy thì ắt phải bị người chớ trị; chỉ bằng đừng cho đi, để hưỡn mà coi, chừng có sanh bình; sẽ kìm mưu khác mà ngăn. » Ngô-Thái-Phu-Nhon nói: « lời Công-Cản nói phải. » Tôn-

Quôn nghe theo lời; bèn từ kẻ sứ không cho con đi. Từ ấy Tào-Tháo mới có ý đánh Giang-dông, song lúc ấy phía Bắc chưa yên, nên không rảnh mà đi đánh phía Nam dặng.

Vua Kiên-An năm thứ 8 tháng mười một, Tôn-Quôn dẫn binh đánh Huỳnh-Tổ, đánh nơi giữa sông lớn, binh Huỳnh-Tổ thua chạy, tướng của Tôn-Quôn là Lăng-Pháo cởi thuyền nhẹ lướt tới trước giết vào Hạ-khẩu, bị tướng của Huỳnh-Tổ là Cam-Ninh bắn một mũi tên mà thác, người con tên là Lăng-Thông, mới 15 tuổi, rắng sức lướt qua đoạt thầy cha đem về. Tôn-Quôn thầy mời giờ không dặng thuận bèn thâu binh về Đông-ngô.

Nói về em Tôn-Quôn là Tôn-Đức làm quan Thái-thứ đất Đơn-dương, tánh cứng cỏi ham uống rượu, hễ có say thì thường hay đánh sĩ tốt; quan Đốc-tướng Đơn-dương là Ngụy-Lâm; quan Quận-thừa là Bái-Viên, hai người ấy thường có ý muốn giết Tôn-Đức, bèn hiệp với dứa từng nhơn của Tôn-Đức tên Biền-Hống, dặng to mưu mà giết Tôn-Đức. Lúc ấy các tướng với mây ông huyện-lệnh đều nhóm hết nơi Đơn-dương, Tôn-Đức bèn bày yên thái đài, vợ Tôn-Đức là Từ-Thị đẹp dẽ khôn ngoan, biết xem quẻ diệp; ngày ấy bói một quẻ, thấy diêm xâu lằm, nên khuyên chống đứng ra nhóm khách. Tôn-Đức không nghe, ra hội yến, dền tới tiệc tăn; Biền-Hống xách dao theo sau lưng, ra khỏi cửa chém thác Tôn-Đức. Ngụy-Lâm với Bái-Viên bèn đổ tội cho Biền-Hống rồi đem Biền-Hống ra chợ chém đi; hai người ấy luôn diệp đoạt hết của cải hầu thiếp của Tôn-Đức; Ngụy-Lâm thầy Từ-Thị đẹp dẽ bèn nói với Từ-Thị rằng: « ta báo cứu cho chống mi, mi phải theo ta, nếu không thì phải thác. » Từ-Thị nói: « chống thác chưa bao lâu không nở theo ông liến, xin để hưỡn ít ngày, tôi bày một cuộc tế dặng trừ tang phục đi, rồi sẽ thành thân, cũng chẳng muộn chi. » Ngụy-Lâm chịu cho. Từ-Thị bèn lên dõn tướng tăn phúc củ của Tôn-Đức là Tôn-Cao với Phó-Anh vào phủ, rồi khóc mà nói rằng: « buổi chống lời còn, thường hay nói hai ông là người trung nghĩa, nay hai dứa giặc là Ngụy-Lâm với Bái-Viên nó âm mưu mà giết chống tôi đi, rồi

Tu đầu cho bằng tu nhà

thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.

(tiếp theo)

Trên đời muôn việc thảo là đầu,
 Báo bổ chưa rồi há tới đầu,
 Khuya sớm ngọt ngon đến nghĩa cả,
 Ngày đêm niệm tụng uống công sâu,
 Điều hăng khẩn khít còn chưa tỏ,
 Phép lạ mình mong chờ gọi mầu,
 Phải quây dôi dằng về một lẽ,
 Khuyến đừng tham muốn nhộn lo âu.

Hiếu trung hai lẽ lấy làm đầu,
 Trọn đạo tu nhà lựa kim đầu,
 Hai chữ sanh-thành ơn rất nặng,
 Một niềm cúc-dục nghĩa càng sâu,
 Cởi lau qua biển trông càng mệ,
 Năm giá khóc măng dặng mới mầu,
 Dấu dặng một thân miền cực lạc,
 Phát-phu thân thể lấy ai âu.

Lê-vịnh-Thị, Bền-tre.

Trong đời trăm nết hiếu làm đầu,
 Kính mẹ thờ cha phải lựa đầu,
 Bổng ấm ba năm ơn rất trọng,
 Cưu mang chín tháng nghĩa càng sâu,
 Niệm kinh lẩn chuỗi chỉ cho nhọc,
 Ngay chùa thảo cha ày mới mầu,
 Hễ đứng làm người thời phải xel,
 Năm hăng vẹn vẽ mới là âu.

Nguyễn-chánh-Sắt, Tân-châu.

Trung hiếu hai ngôi ày việc đầu,
 Tu nhà cho trọn lựa tu đầu,
 Thân-hồn giữ vẹn nghe càng trọng,
 Cúc dục làm đến nghĩ cũng sâu,
 Ý dục tồn như đờng mới tới,
 Tâm hành từ thiện dặng nên mầu,
 Miến là báo bổ công trời biển,
 Non thừ lựa là một sức âu.

(sau sẽ tiếp theo).

Phan-dăng-Dinh, Phước-trường Bền-tre.

Chuyện Hà-thiên-Tử

(tiếp theo)

Cách ba hôm nữa, vợ Quốc-Anh thọ bệnh nặng, mới biểu chống cho đi rước Hà-thiên-Tử về cho thầy mặt. --- Quốc-Anh bốn thân ra đi đường xa xuôi, khi Quốc-Anh tới thì quần áo đã rách rưới, kẻ tới tới chẳng cho vào. Quốc-Anh mới cạy cửa vào thưa với chủ nhà rằng có Quốc-Anh ở quận An-hồ đến thăm.

Tới tới vào thưa, giấy lâu trở ra nói chủ nhà mắc việc ra mắt không dặng, xin người về khi khác sẽ đến.

Quốc-Anh lấy làm hổ thẹn, bèn quây quâ trở về tỏ sự tình lại cho vợ hay. --- Cách vài bữa người vợ bèn chết.

Quốc-Anh lo lẫn liệm vợ, rồi gửi thơ cho Hà-thiên-Tử hay. --- trong thơ cũng tỏ những việc ngày trước có tới thăm mà bởi bốn phận mình nghèo khổ đói rách, nên kẻ tới tới chẳng cho vào.

Hà-thiên-Tử dặng thơ, nghĩ lại biết mình lỗi, bèn lật đặt lên ngựa đi luôn mấy đêm ngày mới tới An-hồ vào nhà Quốc-Anh thì thấy đạo tùy dương động quan. --- Hà-thiên-Tử vừa bước vào, thì đạo tùy la lên rằng hôm sao nặng quá, khiến không nói, xin để xuống nghỉ.

Hà-thiên-Tử bước chưa tới thêm, tức thì nấp hôm vung văng ra, vợ Quốc-Anh lồm cồm ngồi dậy, ngó trực thị Hà-thiên-Tử, giơ tay chỉ anh ta và la lên rằng: đó bạc, mày phải ra cho khỏi đây tức thì.

Hà-thiên-Tử hoảng hồn, đứng tót, run rẩy cả và mình, té quỵ xuống đó, lẩn lẩn bỏ ra rồi chạy đi một đời xa, một khác nước mới lại suối mà uống, ngó xuống thì thấy dấu đã bạc. Còn vợ Quốc-Anh khi Hà-thiên-Tử chạy đi rồi mới nằm xuống mà chết luôn.

Từ ày, không ai nghe tin tức Hà-thiên-Tử. Nhà cửa anh ta bỏ lưu vãng, ngã trước xiêu sau, không ai biết rõ. Kể qua người lại có hỏi thăm, thì người ta lời xóm đáp rằng: hỏi làm chi cái đó bạc ngài!

CHUNG.

Trần-khắc-Kỷ: tự Phục-lễ.

Nhi thập tứ hiếu thi.

(tiếp theo)

HƠN 21 — Khương-Thị hiếu thi.

Điều từ Khương-Thị vợ từng chống,
 Mẹ ước chi chi chẳng quên công;
 Gỏi cá lăm tìm ăn phi dạ,
 Nước sông thường gánh nặng vui lòng;
 Con lành năm giữ tròn câu nghĩa,
 Dầu thảo hằng lo vẹn chữ tình;
 Cảm động lòng trời bên vách nổi,
 Suối ngon cá gáy nhảy thỉnh không.

Tục diên.

Vợ chống Khương-Thị hiếu từ
 Bền nhà suối nổi lý ngư nhảy thương.

HƠN 22 — Đinh-Lang hiếu thi.

Thung huyền khuất bóng lúc còn thơ,
 Thương tưởng Đinh-Lang tượng cốt thờ
 Cúng cấp hằng ngày không chút trễ,
 Viếng thăm mỗi bữa chẳng khi sơ;
 Hình dung những ngợ coi mừng trọng,
 Hồn phách nào hay có vấn vợ;
 Đinh phụ lờn oai kim thử chích,
 Mây nhầu máu chảy vẫn không ngờ.

Tục diên.

Đinh-Lang tượng cốt thờ thân,
 Vợ oan kim chít máu rần chảy ra.

CHAU 23 — Thọ-Xương hiếu thi.

Dịch mầu chẳng yếu mẹ xuất hồi,
 Thọ-Xương bảy tuổi chịu mồ côi;
 Then thuận ăn dặt già khôn đoán,
 Thương nhớ kiếm tìm trẻ chẳng thôi.
 Xót dạ ơn nhà chưa báo đáp,
 Đau lòng nợ nước khó đền bồi;
 Trái năm mươi tuổi Đổng-Châu gặp,
 Con đã hoa râm mẹ diêm mới.

Tục diên.

Thọ-Xương tìm mẹ khắp phan,
 Bền năm mươi tuổi gặp nàng Đổng-Châu

TÔNG 24 — Huỳnh-dinh-Kiên hiếu thi.

Đinh-Kiên trung hiếu những lo âu,
 Thái-Sứ tức phong trưởng phụng hầu;
 Chi quân đó nhớ đến nghĩa nặng,
 Khôn né giặt huê trả ơn sâu.
 Tôi ngay phò chúa ngay kia rạng,
 Con thảo thờ thân thảo ày mầu;

Việc nước đạo nhà không chỗ sót,
 Giảng lành còn tạc ngợi đời sau.

Tục diên.

Đình kiên thái sử cao nguyên,
 Giảng nhớ đó huê thuần chẳng từ.

CHUNG,

Trần-duy-Thanh.

LỜI RAO

Kính lời rao cho chú Qui-hữu dặng hay,
 Tướng Kim-Thạch kỳ-duyên, nay hạ xuống giá
 là : 0,500 cái bạc; Kim-Thạch kỳ-duyên này
 thiệt là hay lắm, nó là vàng đá kết nghĩa
 với nhau, nên kỳ hạn lời gán vó chắc chắn,
 chẳng khi nào quên và người đặt thơ này,
 thiệt là người thông minh chữ nghĩa lắm, lời
 nói rõ ràng, Qui-khách ai có hảo tâm muốn
 mua thì gửi thơ cho M. CLAUDE & C^o, ở
 Saigon, thì ông ấy sẽ sẵn lòng mà gửi cho
 Qui-hữu chẳng sai.

Kính lời cho chú quới hữu dặng hay
 tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường
 CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở
 đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các
 thứ thơ và tướng chữ nho đã dịch ra chữ
 quốc ngữ, ai muốn mua thì gửi Mandat
 và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gửi
 lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn
 in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm
 cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại
 tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một
 tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SON-LONG
 số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy
 cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ
 phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư,
 máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt,
 đồng hồ; còn máy nôi và máy dờn thì
 chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa,
 vậy xin các quới hữu muốn mua hay là
 sửa món chi thì xin gửi đến cho tôi và
 viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vói
 lo và gửi lập tức.

SON-LONG, tân hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình.Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.... 6 \$00	là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là.... 0 40
Thơ Lục-vân-Tiên..... 0 60	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi..... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất. 0 40	Tục-ngữ Cổ-ngữ..... 0 65
Thơ Nam-kinh, Bắc-kinh..... 0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Trần-kim-Hải in lần thứ nhất. 0 25	Phong-hóa Điều-bành..... 0 50
Thơ Mã-Thành mới in lần đầu... 0 30	Tứ-Thơ cuốn nhì..... 1 60
Nhị-dộ-Mai..... 0 30	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn thứ nhì 2 00
Phủ-Kiểu (3 ^e édition)..... 0 20	Conversation..... 0 70
Thơ Nam-kỳ..... 0 10	Vocabulaire Annamite français.... 1 60
Thơ Quang-Âm điển ca..... 0 35	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ..... 1 20
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá..... 0 30	Miscellannée..... 1 40
Chánh tà và Lục-súc..... 0 10	Cours d'Annamite..... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên..... 1 00	Cours gradué..... 2 50
Tướng Sơn-hậu 3 thứ chưa rồi....	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc binh và việc hộ và việc thương-mại của người Bản quốc. 1 \$ 00
Sử-ký Đê-Thiên điển ca thứ chánh, hiệu	

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUI-MÃO
(1903)

NGÀY LANGSA	THÁNG 11 LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG CHÍN ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG 11 LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG CHÍN ANNAM
1	DIMANCHE.....	13	CHŪA NHŪT.	17	Mardi.....	29	Thứ ba
2	Lundi.....	14	Thứ hai	18	Mercredi.....	30	Thứ tư
3	Mardi.....	15	Thứ ba				Tháng 10 Annam
4	Mercredi.....	16	Thứ tư	19	Jeudi.....	1	Thứ năm
5	Jeudi.....	17	Thứ năm	20	Vendredi.....	2	Thứ sáu
6	Vendredi.....	18	Thứ sáu	21	Samedi.....	3	Thứ bảy
7	Samedi.....	19	Thứ bảy	22	DIMANCHE.....	4	CHŪA NHŪT
8	DIMANCHE.....	20	CHŪA NHŪT	23	Lundi.....	5	Thứ hai
9	Lundi.....	21	Thứ hai	24	Mardi.....	6	Thứ ba
10	Mardi.....	22	Thứ ba	25	Mercredi.....	7	Thứ tư
11	Mercredi.....	23	Thứ tư	26	Jeudi.....	8	Thứ năm
12	Jeudi.....	24	Thứ năm	27	Vendredi.....	9	Thứ sáu
13	Vendredi.....	25	Thứ sáu	28	Samedi.....	10	Thứ bảy
14	Samedi.....	26	Thứ bảy	29	DIMANCHE.....	11	CHŪA NHŪT
15	DIMANCHE.....	27	CHŪA NHŪT	30	Lundi.....	12	Thứ hai
16	Lundi.....	28	Thứ hai				

NÔNG-CỔ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE.

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm... 5 \$00
sáu tháng... 3. 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 10 \$00
sáu tháng... 5 00

Tại Đông-dương

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ-NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

Ty Lê-Trúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gọi cho ông Canavaggio nữa.

Cảm không ni đăng in Tam-quốc lại như trước này rạo rạo thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không đặng.

Thương cổ luận.

(tiếp theo)

Làm người ở trong trời đất, tuy là ai ai cũng hiểu rõ sự khôn dại, phải quấy, còn mặt, hư nên; nhưng mà có lánh thom lăm, cho nên bỏ qua nhiều đều phải và đều nên. Nếu hiểu

rằng phải và nên, khôn và tốt đi nữa, mà có khi thất lợi lại tổn công, hao tài cùng nhọc sức, thì ít ai muốn làm. Xét lại cho kỹ mà coi; có phải là tai tham, cho nên lập che dấu ích dân lợi vật, cứ lo việc lợi ư kỳ tổn ư nhơn mà thôi! Suy ra cho chí lý, hình như là không hiểu sự sao khôn? sao dại? sao phải? sao quấy? sao còn? sao mất? sao hư? sao nên? Ví như hiểu rằng sao? thì có lý chăm hãm, khẩn khẩn mà làm phải, bỏ quấy; làm khôn chừa dại; làm nên tránh hư; tình đều còn, xét sự mất; dầu mà có lao tâm lao lực, tổn kỹ ích nhơn, cũng phải làm ày là hiểu. Chớ như bỏ bỏ lo tính những đều lợi ích cho mình, hại cho người, tốt cho mình, xấu cho người; vinh cho mình, hèn cho người; cao cho mình, thấp cho người; phải cho mình, quấy cho người. Nếu mà lăm, vậy thì rõ lại, tế ra làm

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Thuở ấy đất Đông-ngô các xứ Sơn-tặc đều bình phục hết, sắm dựng thuyền chiến (tàu trận) hơn bảy ngàn chiếc; Tôn-Quôn phong Châu-Du làm Đại-Đô-Độc gồm coi hết binh thủy binh bộ đất Giang-dông.

Qua năm Kiên-An thì mười hai, tuyết Đông nhằm tháng mười, mẹ Tôn-Quôn là Ngô-Thái-Phu-Nhơn, lâm bệnh nặng, bèn với Châu-Du với Trương-Chiêu vào mà nói rằng: « ta vốn là người đất Ngô, cha mẹ mất sớm, nên ta theo em ta là Ngô-Kiến, qua ở nơi Việc-trung, sau, lấy họ Tôn, sanh dạng hỗn đứ con, con lớn là Tôn-Sách lúc gần sanh a năm chiêm bao thấy mặt trăng vào lòng, sau sanh con thứ là Tôn-Quôn lại thấy mặt trời vào lòng, có tên thấy bói đoán rằng, thầy mặt trời mặt trăng vào lòng thì sanh con ắt quý lắm; chẳng may mà Tôn-Sách mặt sớm để cơ nghiệp đất Giang-dông lại cho Tôn-Quôn, lại nhờ các ông đóng lòng mà giúp nó, thiết ta thác cũng đành đành nhắm mắt. » lại trời với Tôn-Quôn rằng: « con phải dãi Châu-Du với Trương-Chiêu như thấy con vậy, chẳng nên khi dễ, còn đi con là em ruột của mẹ, cũng đóng gả cho cha con, thì cũng là mẹ con đó, khi mẹ có thác rồi, thì con phải kiêu đi con như mẹ vậy, còn em của con thì cũng phải nuôi lấy nó, chừng khôn lớn rồi lựa rồ hiên mà gả. » nói rồi bèn tắt hơi. Tôn-Quôn than khóc rồi lo dâng tang; (vả việc lòng tang chẳng cần chi nói).

Qua năm sau năm tuyết Xuân, Tôn-Quôn thương nghị muốn đánh Huỳnh-Tổ. Trương-Chiêu nói: « để tang chưa mãn kỳ chẳng nên động binh. » Châu-Du nói: « báo cứu tiệc hận, lựa phải đợi kỳ hay sao. » Tôn-Quôn dụ dụ chưa quyết, bỗng có quan Đô-Hủy Bắc-binh là Lữ-Mông về vào ra mắt Tôn-Quôn rằng: « tôi tuần cửa Long-thu gặp tướng của Huỳnh-Tổ tên Cam-Ninh đến xin hàng đầu, tôi cắt hỏi thì và nói rằng họ Cam tên Ninh tự Hưng-Bá, người đất Ba-quận huyện Lâm-giang,

thông kinh sử, sức lực mạnh bạo, thường tụ chúng Côn-quan ngang giặc khắp giang hồ, lưng có đeo cái lục lạc đồng, người nghe tiếng lục lạc đều phải lạnh, lại tay găm Tây-xuyên mà làm bướm, cho nên người đều gọi và là Cam-phạm-tặc (ăn cướp bướm găm). sau nghĩ lại biết mình làm quày, mới bỏ dũ về lãnh, dần dần bộn qua đầu Lưu-Biểu, thầy Biểu chẳng làm nên việc thì muốn qua đầu Đông-ngô, chẳng dè bị Huỳnh-Tổ cầm lại bên Hạ-khẩu; lúc Đông-ngô đánh Huỳnh-Tổ. Huỳnh-Tổ nhờ có sức Cam-Ninh cứu về Hạ-khẩu, Huỳnh-Tổ lại khi bực Cam-Ninh, có quan Đô-độc tên Tô-Phi đã ghe phen tiêng cử Ninh cho Huỳnh-Tổ, Huỳnh-Tổ lại nói Cam-Ninh là quân ăn cướp dưới sông há đi trưng dụng sao. Bởi cơ ấy nên Cam-Ninh thường oán hận; Tô-Phi biết ý, bèn bày rước mời Ninh đến nhà mà nói rằng: (tôi đã ghe phen tiêng cử ông mà Chúa-công không biết dùng, ngày tháng như thoi, người ở đời sống có bao lâu, vậy thì phải lo việc lâu dài mà lập thân danh kẻ uổng; tôi tính nói dùm cho ông làm Huyện-trưởng nơi Ngạc-huyện, rồi đi đi ở một tỉnh ông). Bởi cơ ấy Cam-Ninh mới đi dựng khố Hạ-khẩu, muốn qua đầu Giang-dông, lại e Giang-dông giận vì việc giết Lăng-Thảo mà cứu Huỳnh-Tổ nên tôi có nói rằng Chúa-công trông người hiền như khác nước, chẳng kể việc cụ thủ, vả lại ai có chúa này, có việc chi mà giận hờn, Ninh mừng lắm dẫn chúng qua sông đến ra mắt Chúa-công, xin Chúa-công nghĩ xét. » Tôn-Quôn mừng lắm nói rằng: « ta dựng Cam-Hưng-Bá, thì phá Huỳnh-Tổ ắt xong. » nói rồi bèn dạy Lữ-mông dẫn Cam-Ninh vào Ninh vào làm lễ xong; Tôn-Quôn nói: « Hưng-Bá đến đây, ta mừng chẳng xiết, có lý nào ta đi nhờ việc cứu hận làm chi sao, xin chú ngại; ta muốn cầu người dạy ta kẻ chi dựng phá Huỳnh-Tổ. » Cam-Ninh thưa rằng: « Nay nghiệp lớn công ngày càng suy, Tào-Tháo sau ắt tiệp soát, đất Kinh-châu Tháo cũng muốn tranh, Lưu-Biểu chẳng lo xa, còn có người thì ngu lệt lệt, đời nghiệp truyền cơ không dựng, Minh-công phải lo mà thâu cho sớm, nếu chậm thì Tào-Tháo ắt lấy trước, nay phải trước thâu Huỳnh-Tổ, và năm nay

Tặng nông-cổ minh-dâm.

liên hườn ngũ luật:

Ký nhật:

Thầy lời vàng đá rất non sông,
Trong bọc tài danh lọc mây ông,
Nhả ngọc dành đam câu dệt phụng,
Phúng châu ước đáng nét thêu rồng,
Rẻ rồi đã tận khoa ăn nổi,
Đẹp dễ thêm tường khúc đục trong,
Lợi nước lợi dân công cáng nặng,
Cấm ơn đường cả vạch gai chông.

Ký nhĩ:

Gai chông vạch mở cuộc làm ăn,
Mỗi chỉ đường kiếm đặt thẳng băng,
Kẻ chợ nhờ ơn buôn bán đất,
Nhà nông hóa trí cây đeo sắn,
Khuyến lơn khuôn-khò từ chưng tóc,
Dạy dò công tình thâu kẻ rãng,
Trời gành cho ông tài đã thề,
Mở mang sáu tỉnh chuyện siêng năng.

Ký tam:

Siêng năng nghề nghiệp muốn cho nên,
Nhứt báo gấn xa liêng đã rãng,
Mở mỗi kinh luân vì kẻ dưới,
Buộc lời phương tiện phải người trên,
Cồng dong biển thâm tráng lại láng,
Tài chối non cao đứng vững bền,
Rành-rẻ chuyện đời inh mực thước,
Đài mây chờ thuở chép vào tên.

Ký tứ:

Vào tên chép lấy bọc hùng anh,
Vén ngọc cho người thầy dạy xanh,
Rãng-rở lời kia phân cặng kẻ,
Điềm khuyến nghĩa nọ chép đánh rành,
Nghèo trong sắp tới cần vui vẻ,
Giàu đục từ rầy mở mỗi manh,
Công ấy xét bao chông chấp nui,
Vỏ vé mây lúc ời thịnh danh,

Ký ngũ:

Thịnh danh đường thề ngợi không cùng,
Cùng cả thành nam ít kẻ song,

tu
hố,
tiếng
mà
âm-
lai
n cá
lam
tiếng
lúc
có
lại
Tô-
Tô-
tróp
vây
l ý
tiếng
tiếng
trời
việc
lính
gác-
có
hầu,
lòng
nh-
trời
lầu,
lớn,
ra
lớn-
am-
nổi
vào,
ràng-
nhỏ
chờ
tiếng
Nay
Hầu
tiếng
còn
tiếng
tiếng
tiếng

tuổi đã già rồi, lại ham thâu tóm của dân, người người đều oán, việc chinh chiến không sửa sang, quân binh không pháp luật, nếu Minh-công cắt binh qua mà đánh, thì thế và phải thua, hễ dẹp Huỳnh-Tổ xong rồi thì luôn một hồi trông kéo róc đến phía Tây, chim đất Kint-nhương rồi lo mà thâu Ba-thục, như vậy thì nghiệp bá ắt xong. » Tôn-Quôn nói: « lời luận ấy như vàng như ngọc » Bèn khiến Châu-Du làm Đại-dô-độc gồm hết binh bộ binh thủy; Lữ-Mông làm Tiên-bộ tiên-phuon; Đông-Tập với Cam-Ninh là n Phó-tướng; Tôn-Quôn bốn thân lãnh Đại-quân mười muôn đi đánh Huỳnh-Tổ. kẻ tề-tác dọ dặng, về Giang-hạ phi báo. Huỳnh-Tổ liền nhóm chúng thương nghị, rồi sai Tô-Phi làm Đại-tướng; Trần-Tựu, Đặng-Long làm tiên phuon kéo hết binh Giang-hạ ra cự; Trần-Tựu, Đặng-Long mỗi người đều dẫn một đội binh thuyền ngàn giũ Miêng-khẩu, trên mỗi chiếc thuyền đều đặt nà lầy cung tên hơn ngàn dũ, lại kết bè thuyền chiến lại trên mặt nước; binh Đông-ngô đến; trên thuyền gióng trống cung tên bắn nà, binh Đông-ngô không dám xông đến, lui lại hơn vài dặm; Cam-Ninh nói với Đông-Tập rằng: « việc đã lỡ ra rồi, không lẽ lui binh. » bèn lựa thuyền nhỏ hơn trăm chiếc, mỗi chiếc đặt binh rông mạnh năm mươi người, hai mươi người chèo, còn ba mươi người đều mặt y giáp, tay cầm can dao, bắt kẻ tên đạn, lược đến thuyền giặc chặc sả hết giây kiền, thuyền giặc ngang, Cam-Ninh nhảy qua thuyền chém quách Đặng-Long; Trần-Tựu quảy thuyền mà chạy, Lữ-Mông ngờ thầy nhảy xuống thuyền nhẹ chèo riết đến nổi lửa đốt hết thuyền giặc; Trần-Tựu vừa muốn lên bờ, Lữ-Mông rước nà đến nhắm ngan-hông chém sả một dao nhào tót; lúc Tô-Phi ở trên bờ vừa dẫn quân đến tiếp ứng thì binh Đông-ngô đã ào hắt lên một lượt, đánh không lại, bèn cuốn vô chạy dài, lại gặp Đông-ngô Đại-tướng là Phan-Chương, đánh không mấy hiệp bị Phan-Chương bắc sông dẫn xuống thuyền ra mắt Tôn-Quôn, Tôn-Quôn dạy kẻ tả hữu bỏ vào xe lủ, đợi bắc dặng Huỳnh-Tổ rồi sẽ giết luôn thế; xong rồi xua động ba quân chẳng kể ngày đêm đánh riết đến Hạ-Khẩu.

Muốn biết Huỳnh-Tổ thắng bại thế nào, và xem bài sau phân giải.
(sau sẽ tiếp theo.) CANAVAGGIO.

Song bực nói năng tài đã đúng,
 Đứng đều dạy-giỏ tiếng cùng không,
 Không là cố kể cầm cân vững,
 Vững bởi vì ông năm cánh xong,
 Xong nước xong dần ăn rất trọng,
 Trọng lời vàng đá chất non sông.

Mỹ-tho, Rạch-gấm: Phạm-dăng-Phượng,
 kính đôn.

Thi phổ.

Chủ-bút nhơn lúc trung thu nguyệt hừng có
 xướng một hải bác cú trong kỳ nhật-trình số
 110. Nay đã dựng nhiều bài của bạn đồng
 văn gửi đến. Vậy Bồn-quán cứ y theo mỗi vị
 mỗi bài đem vào nhật-trình dựng cho Tôn-băng
 và Qui-hữu xem chơi dài mượn; dấu hay dở,
 dấu trùng trật, để cho chư vị xét lấy, chứ
 Bồn-quán chẳng dám khảo duyệt và cũng không
 lý bỏ qua, hễ dựng bài nào cứ đem y chẳng sai.

Biên lện; trời thanh đã phải thời,
 Trăng thu vật vật nước in trời
 Cúc vàng rớt chén ngâm câu hững,
 Thỏ lạc lòa gương dao cảnh chơi.
 Bóng dọi nhánh ngô thêm ý vị,
 Gió đưa hơi què khắp ngàn khơi,
 Một năm có một đêm này thú,
 Ai biết là vui dấm tỏ lời.

Đào-văn Hộ, Instituteur Trà-vinh.

Trăng giữa ba thu đã gặp thời,
 Thừa ưa ai cầm cái kho trời,
 La-công gây bầu làm le muộn,
 Du-lượng lâu cao ngã ngón chơi.
 Vật vật dường gương soi trước ngõ,
 Lâu lâu như ngọc ánh ngoài khơi,
 Cớ sao có một đêm trông sáng,
 Ở ở nông Nga thốt một lời.

Châu-dộc: Phan-kiên-Chi (huong-giáo).

Lúc vui vừa gặp thuở đang thời,
 Nhóm bạn đêm thu chính giữa trời,
 Rượu cúc vài ly vui với bạn,
 Thơ dơn năm bực hội mà chơi,

Non cao đó sộ cây chòm đồng,
 Biển rộng minh mông cá khỏi khơi,
 Hứng chí La-công theo lớp trước,
 Thề thường noi dấu quả như lời.
 La-thành-Đám, Thơ-ký sở Thương-chánh Saigon.

Một vài thi hữu lúc giai thời,
 Hứng liếc trăng thu chói giữa trời,
 Rượu cúc một bầu dấu chỉ muộn,
 Thi ngâm đôi vắn thích tình chơi,
 Ngổ-dống pháy pháy nhành vàng ử,
 Hóng nhận rai rai cánh bông khơi,
 Buồn rượu vui thi theo thú sĩ,
 Sách xưa ghi để chẳng sai lời.

Tân-châu: Nguyễn-chánh-Sãi.

Ăn theo thuở ở theo thời
 Chối lối non sông rực rỡ trời,
 Gió mát hơi kim khong khay thú,
 Sương nhần chén rượu chuyên trò chơi,
 Vui lòng thỏ núp nương chầu bóng,
 Thả chí kinh đua thề lộng khơi,
 Sắc nước trong ngần in sắc nguyệt,
 Một thiên ích hữu tưởng như lời.

Lộc-hòa Thiển-sur, Nguyễn-văn-Hương.

Rảnh rang nhắm bữa chánh thu thời,
 Rủ bạn văn thơ hững ánh trời,
 Rượu cúc vài bầu vui da khách,
 Thơ ngâm nhiều bực phi lòng chơi,
 Trời xanh tỏ rạng hình cung nguyệt,
 Gió bạc dập dờn sóng bùa khơi,
 Bóng lại tỏ xem trời đầy nước,
 Trung thu nguyệt rạng chẳng sai lời.

Bắc-liêu: Lê-ngọc-Khuê.

Trung thu thường nguyệt đã nhắm thời,
 Hiệp bạn năm ba hững liếc trời,
 Ve rượu duyên huê tay vợi rỏi,
 Câu thơ bạch cúc miệng ngâm chơi,
 Non sông sáng giọt dấu thông thả,
 Trời nước màu in mặc lộng khơi,
 Phép lạ La-Công như học dựng,
 Lên chơi cung quần biết bao lời.

Nguyễn-tam-Ich, Súc-trắng.

Muốn vui theo thú lựa nhắm thời,
 Nợ nước kia trăng sần của trời,

LỜI RAO

Kính lời rao cho chư Qui-hữu dặng hay,
 Tướng Kim-Thạch kỳ-duyên, nay hạ xuống giá
 là : 0, \$ 60 cắt bạc; Kim-Thạch kỳ-duyên này
 thiệt là hay lắm, nó là vàng đá kết nghĩa
 với nhau, nên kỳ bện lời gán vô chắc chắn,
 chẳng khi nào quên và người đặt thơ này,
 thiệt là người thông minh chữ nghĩa lắm, lời
 nói rõ ràng, Qui-khách ai có hảo tâm muốn
 mua thì gởi thơ cho M. CLAUDE & C^o, ở
 Saigon, thì ông ấy sẽ sẵn lòng mà gởi cho
 Qui-hữu chẳng sai.

Kính lời cho chư quới hữu dặng hay
 tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường
 CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở
 đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các
 thứ thơ và tuồng chữ nho đã dịch ra chữ
 quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat
 và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi
 lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn
 in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm
 cho trong tháng đó thì có máy in rỏi, tại
 tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một
 tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG
 số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy
 cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ
 phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư,
 máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt,
 đồng hồ; còn máy nói và máy dơn thì
 chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa,
 vậy xin các quới hữu muốn mua hãy là
 sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và
 viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội
 lo và gởi lập tức.

SƠN-LONG, tân hiệu.

Nước biết trong ngần mà mặt khách,
 Trăng thanh tỏ rạng dấm tuồng chơi,
 Quẩy bầu rượu cúc lên non vợi,
 Mượn chiếc thuyền huê lược biển khơi,
 Gã Tạ, người Viên xưa dấu thề,
 Non Hùng khách nợ cũng như lời.
 Tư ải, (Tân-dịnh).

Trong thu tục lệ cứ tùy thời,
 Nguyệt chiều đêm thanh tỏ cả trời,
 Tài tử chén vàng đã toại chí,
 Nữ công tùy phận phi tình chơi,
 Gió hiều phượng phất vui lòng khách,
 Bóng thỏ in màu khắp rộng khơi,
 Gấm cuộc thưởng thu nên diệu vị,
 Vui theo thi tuyệt tích ghi lời.
 Đặng-lê-Nghi.

Vui nào vui lại chẳng tùy thời,
 Trăng tỏ đêm thu chói khắp trời,
 Thịch chí trâm anh vẩy bạn tác,
 Phi tin hào kiệt về đều chơi,
 Phi thần ngâm nhất người đời trước,
 Ngưu thành nằm trong kẻ dặm khơi,
 Nhâm lại xưa sao nay cũng vậy,
 Trăm trăng giữa tiệc rõ thường lời.
 Tư, Chợ-mới.

qua thu lại lúc dương thời,
 Dàn xưa pay thuận lẽ trời,
 Trăng trong vẩy bạn vài bầu rượu,
 Gió mát hững tình phải cuộc chơi,
 Gió hướng một màu xanh tợ về,
 Phi phương bóng bạc chói xa khơi,
 Gấm phủ dọc thì tình khách thích,
 Trăm nguyệt mây độ chẳng nhiều lời,
 Đặng-lê-Nghĩa, Phú-hòa.

Trăng nga kia ả đã vừa thời,
 Trăng tám rạng hơn non hơi trời,
 Gió mát hướng không máy xây sáng cả,
 Phi phương khen ngợi đợi má chơi,
 Phi loa pháp nhành sáng dòng Hán,
 Gió rờ lưng chừng ngưng giữa khơi,
 Trăm trăng đồng tình xin phải ngộ,
 Trăm nguyệt lá há không lời.
 Nguyễn-dăng-Khoa, tự Khôi-sĩ Tri huyện
 Phó tá au Secrétariat Général Saigon.