

Huân

Hoà Bình

iệt Nai

Wason
AP95
V6
D64+

New series
• # 1/2 Jan/Feb 13.

ĐỜI MỚI



Mùa Xuân mới... Đời mới tết rồi

Thân mòn tăng
Nhóm Đời Mới

Tác giả Nhạc: Thẩm Oanh

G 72:2 Valse

Mùa xuân mới, Nắng mới gieo vui, - Đời Mới đây
rồi! - Non nức say, bát ngát trời mây, đón ân
tinh phái phái. — Mùa xuân âm-âm về rồi, Nắng
trung sang trung một trời, Gió xuân man-máu hương mai - đón
đến một cuộc đời tươi, Uớc nguyên bao tiếc xuân rồi, - Xuân
nay tái đây mới là vui! - Ngàn lúa thắm cỏ, chào
xuân quang ngay mèo. Ngày vui tái rồi, mồ uất khắp nơi
nơi. Theo giọng xuân về, nín tin dâng trào - khé,
đón xuân, nâng dần, nhảy lối ca hát vang...

Vol 88

ĐỜI MỚI

SỐ 3

Ra trong tháng giêng âm lịch
tết tháng 2-1971
và tiếp theo là mỗi tuần

Triển vọng hòa bình

Sáng lập:
TRẦN-VĂN-ÂN
và nhóm **ĐỜI MỚI**
Chủ nhiệm:
NGUYỄN-TRUNG-BÌNH
Tổng biên tập:
TÂN-VIỆT

Bộ biên tập:
**VĂN-LANG - TẾ-XUYÊN - HOÀNG-
THU-ĐÔNG - GIANG-TÂN - TH.DU
- TAM-ÍCH VÀ ANH EM NHÓM
ĐỜI MỚI.**

Quản lý: Bà **VÕ-KIM-LÝ**

Đoàn-thi-Điểm - SAIGON

Điện thoại: 23.815

Tòa soạn: 164 Võ-Táh SAIGON

In tại nhà in TIẾN-HÓA

và 164 Võ-Táh - SAIGON

Nhóm Đời Mới muốn gì?

RA MẮT

Đời Mới tái sinh số 1 và 2 từ 20.1 đến 13.2.1971

Bảo quản: **Hồ Thị Xuân**

TRONG SỔ NÀY:

- Thư gửi bạn đọc đời mới . . . TRẦN-VĂN-ÂN 4
- Hòa bình VN TÂN-VIỆT 5
- Ngược thời BÀ-ĐƯƠNG 6
- Phỏng vấn Ô. Tòng Trường T.T. 7
- Vĩ nhân năm 1970, T.T. Willy Brandt 9
- Tết lử thử TRẦN-VĂN-ÂN 11
- Cái thú và cái chán đi dự hội nghị BÀH-THỊ-THU 13
- Trại họp bạn 15
- Vài lời phê bình cuốn sách VN trước dư luận thế giới 16
- Chung quanh vấn đề giáo dục 17
- Nhạc Xuân THẨM-OANH 19
- Xuân về 5 năm trước TRẦN-VĂN-ÂN 20
- Hongkong du tập ký NGUYỄN-TRẦN 21
- Vài kỷ niệm Xuân VĨNH-THỌ 22
- Tiếng hát mùa Xuân TÔ-KIỀU-NGÂN 24
- Một bài ca ái quốc 27
- Tôi viết báo với Ô. Trần-văn-ân TẾ-XUYÊN 28
- Bài ca mới TRÙ-VŨ 29
- Sinh hoạt ca nhạc năm qua HỒ THANH-ÂM 30
- 1 mẫu hồ sơ Văn hóa VN TAM-ÍCH 32
- Bích báo kháng chiến Xuân 1947 NGUYỄN-ĐẠI 34
- Hịch tổng táo CỦ-TẠ 35
- Ăn tết trong tù TÔ-VĂN 36
- Đối diện thảo luận với Ô. Bảo Đại TRẦN-VĂN-ÂN 38
- Tết rên bở hay giữ MINH-TRUNG 40
- Xuân về trong tình thương 41
- Hoa gấm dân tộc 42
- Tiếng nói của giới điền chủ . . . LÊ-VĂN-TRỌNG 44
- Rồng HOÀNG-THU-ĐÔNG 46
- Mỹ nhân kế, lợi khí NGHIÊM-XUÂN THIỆN 52
- Lấy mắt đời nay VĂN-LANG 56
- Hòa bình vẫn vắng bóng GIANG-TÂN 62
- Nhóm Đời Mới muốn gì? 82

Thư gửi bạn ĐỜI MỚI TOÀN QUỐC

Thưa Bạn,

Biên cố 1955 đã dập tan cơ sở vật chất và tinh thần của Nhóm Đời Mới. Tôi muốn nói cả nhà in, tủ sách, và cơ quan ngôn luận Đời Mới đều bị phá.

Trần Văn Ân, tôi, phải di ngói từ cẩm cỗ với cái án tử hình. Mãi đến tháng 2-1964, tôi mới được phóng thích. Từ đó những nay, anh em ngày trước cả và bạn đọc đều ngỏ ý muốn thấy Nhóm

Đời Mới phục hoạt và tờ tuấn báo Đời Mới tái xuất bản.

Tôi được hồi sinh, dở lại chồng báo cũ, lòng nao nao rạo rực, muốn sống lại đời làm báo, họp ban, sinh hoạt văn hóa chánh trị như xưa. Nhưng muốn bước tới rồi lại dừng, rồi tính nữa, tính mãi, cũng không thể hiện được ý muốn. Không thể hiện được vì những lý do: bạn cũ đã phản tán.

Chân chúc bạn bốn phương

DÂNG ĐÓN XUÂN VỀ TRONG TÌNH THƯƠNG
VÀ TRIỂN VỌNG HÒA BÌNH

Một năm mới an vui xây dựng và tiến bộ

TRẦN VĂN ÂN

Phụ Tá Đặc Biệt Tổng Thông
Việt-Nam Cộng-Hòa

56 Thủ-Khoa-Huân SAIGON
Đ.T : 91.105

tài chánh không xoay đâu ra, và cái tuổi già kẽm sức khỏe có phần lâm cảm ít nhiều. Thêm vào là hoàn cảnh không thuận lợi.

Xét mình đã hồi sinh, mà đứa «con tinh thần» của mình không được hồi sinh như mình, không tránh được làm cho tôi buồn tủi. Và buồn tủi nhất là mỗi khi gặp lại anh em đã từng góp công xây dựng tờ Đời Mới hoặc mỗi khi có người minh trưởng không quen biết nhắc lại tờ Đời Mới và hỏi mình sao không tiếp tục cầm viết như xưa. Lại có người còn nói với tôi: «được như Anh thì tôi viết báo chứ không lãnh chức vụ trong chánh quyền».

Người ta nói trong xã hội minh ngày nay mọi giá trị tinh thần đều không còn. Tin nghĩa, liêm sỉ, không còn. Những tôi thấy còn, mặc dầu không được như trước. Còn mà rất thầm lặng. Bằng cớ là có một số anh em, trẻ tuổi hơn tôi, có trẻ hơn rất nhiều, hợp nhau mời tôi mở lại con đường văn hóa đã vạch ra, mời mỗ nó thêm và nếu được, tôi điểm nó thêm. Ấy là anh em đã ý thức được giai đoạn của vận hội mới nước nhà và sợ rằng thời cuộc xoay chiều mà ta không chuẩn bị tinh thần kịp.

Do đó mới có tờ Đời Mới chào đời trở lại. Tôi không dám quả quyết sẽ làm được cái gì mới hơn vì khi đọc lại các bài cũ tôi thấy nó chưa cũ. Những nhận xét 15 năm trước nay còn ứng dụng. Những chủ trương độ họ nay còn được tiếp tục. Chỉ có điều là một số bạn cũ đã được bạn mới thay vào, có thể giúp cho tờ báo Đời Mới trê về hình thức và lời lẽ hơn xưa.

Trước đây mấy tháng, cũng có vài anh em cho ra tờ Ngày Mới với sự hướng dẫn của tôi. Nhưng rồi không có tiếp tục, vì Nhóm Đời Mới chưa thành hình. Nay, anh em không chịu đổi tên báo viên lẽ rằng nó đã có thành tích tốt tại sao lại không cho nó tái sanh. Vẫn lại, chữ Đời bao quát và hàm ý sâu rộng trường kỳ hơn chữ Ngày, Đời có nghĩa sống không giàn đoạn. Và vạn sự ở trên thế gian đều qui về một cái «Sống, mà thôi. Không có vấn đề nào ra ngoài cuộc sống từ khi có loài người. Người xưa nói: «Suất tánh chi vị Đạo». Thuận tánh là Đạo. Mà tánh là gì? Tánh là Sinh cộng với Tâm. Thị tánh là sống ý thức, cũng nói

rằng Đạo là biết sống.

Chữ mới không có nghĩa là cái gì hoàn toàn khác lạ hơn trước. Nó có nghĩa ứng cảnh hợp người, thuận thời tiếp thế. Nó cũng là cách mạng chính danh khi ta hiểu cách mạng là «thuận hồn thiên ứng hồn nhân». Cố chính danh mới không đi sai đường, mới có thể chánh động thay vì lao động. Thông thường ở trong xã hội tao động lấn áp chánh

động. Mà tao động là thoái bộ, còn chánh động là tiến bộ.

Như vậy Đời Mới có nghĩa là tiến bộ. Nhóm Đời Mới là nhóm tiến bộ. Khiêm tốn mà nói chỉ có thể thôi.

Trở lại con người hồi sinh là tôi, tôi xin thưa với bạn rằng vì bạn việc chánh quyền, tôi sẽ là chủ nhiệm tinh thần của tờ báo. Bạn có thể tin rằng Đời Mới sẽ có tôi bên cạnh. Tôi đứng tên sáng lập thi đương nhiên tôi có trách nhiệm của người sáng lập, cả tăm lòng và tri não của người chủ nhiệm.

Chúng tôi anh em trong Nhóm Đời Mới tái sinh đặt kỳ vọng với bạn bốn phương trên hai bình diện đóng góp tinh thần và vật chất.

Văn Lang tin rằng sẽ không làm cho bạn thất vọng. Bá Đương và Bất hủ hẹn tiếp tục làm vừa lòng các bạn. Bạn Tân Việt và tất cả anh em trong bộ biên tập đồng lòng lời chào tin tưởng các bạn, và chúc các bạn và toàn thể đồng bào Một năm tinh thương.

TRẦN VĂN ÂN

Cuối Đông Canh Tuất — Vào Xuân Tân Hợi 1971.

XUÂN ĐỜI MỚI

Tại sao nói Hòa bình Việt Nam, mà không nói Hòa bình với chữ H hoa, và bằng 2 chữ mà thôi? Bởi vì có hòa bình Hán tộc, hòa bình La Mã, hòa bình Anh Cát Lợi, hòa bình thực dân, hòa bình độc tài phát xít và Cộng sản, hòa bình nghĩa địa, cho nên phải nói hòa bình Việt Nam.

Người ta nói rất nhiều về hòa bình tại Việt Nam, nói hòa bình dân tộc, hòa bình hóa giải Cộng sản, hòa bình liên hiệp với Cộng sản, hòa bình trung lập.

Chúng tôi nói hòa bình Việt Nam. Có gì khác? Có khác ở chỗ quan niệm. Chúng tôi quan niệm một thứ hòa bình thực, hòa bình sống, hòa bình này nở, hòa bình lâu dài.

Muốn có hòa bình thực phải diệt trừ gây hấn, diệt mầm hận thù.

Muốn có hòa bình sống phải có tự do, tự do trong sự điều hợp và dung hợp; tự do cá nhân trong tự do cộng đồng.

Muốn có hòa bình này nở phải có tình thương, phải hội đủ yếu tố cho con người, xã hội và dân tộc phát triển, và phát triển trong hợp quần đồng tiến, trong sự điều hợp xã hội; phải có no cơm ấm áo.

Muốn có hòa bình lâu dài, xung quanh mình cũng phải có hòa bình; phải có một sự đoàn kết hiệp lực chân thành giữa các nước yêu chuộng tự do và hòa bình để ngăn chặn mọi chủ chiến của nước hiếu chiến.

Chúng tôi dùng danh từ hòa bình Việt Nam để nói lên rằng trước tiên phải đuổi giặc xâm lược, xâm lược lãnh thổ, xâm lược tư tưởng, xâm lược tâm tư, xâm lược thể xác.

Hòa bình Việt Nam là :

— **Hòa bình an ninh, không còn lo sợ khủng bố, hiếp đập.**

Hòa bình an sinh, không còn lo sợ đói rách, lạnh lẽo cho thê xác và tâm hồn.

— **Hòa bình an lạc, thường lạc, thường vui trong sự đê huề cộng lực xây dựng Quốc Gia, xây dựng phúc lợi chung.**

Hòa bình đối với người trước, không buoi xối người quá cố lên mà mang chưởi.

Hòa bình đối với người sau, hướng dẫn và xây dựng thế hệ đang lên, đào tạo cấp lãnh đạo ngày mai.

Hòa bình đối với người nay, tôn trọng phẩm giá con người, không vạch lồng tim vết, không bôi lợ, không nói xấu đời tư.

Hòa bình đối với người Ngoại quốc, để huề hợp tác trong tinh thần hỗ trợ, trên nền tảng bình đẳng.

Hòa bình Việt Nam là : Hòa bình trong lòng, hòa bình ngoại xã hội, hòa bình trong quốc gia, và hòa bình giữa quốc tế.

Đó cũng là: hòa bình con người, hòa bình nhân loại.

Đó là Hòa bình.

HÒA BÌNH VIỆT-NAM

★ Tân-Việt

XUÂN ĐỜI MỚI

NGƯỜI THỜI

Sao gọi là ngược thời ? Thời nào ? Thời nay, thời xưa, thời sau ? Sao dám bảo là ngược ?

Đặt ra những câu hỏi này Bá Dương tôi bối rối quá ! Mà cũng phải trả lời. Trả lời ngược để tìm cái thuận. Bạn tha lỗi cho nếu lời tôi không thuận, nếu ý tôi muốn ngược mà không ngược.

Thời của tôi không có «gian», nghĩa là tôi bắt chấp thời gian, và bắt chấp cả không gian. Đã bắt chấp hai cái qui định cả ván minh và đời người, thì tôi là người bắt chấp. Đã chịu đi ngược dòng thời lưu, thì tôi là người bắt lưu. Đã không ở trong giai đoạn (thời gian), và trong cái không, thì tôi là người bắt hủ. Nào bắt chấp, bắt lưu, bắt hủ, thì tôi là tiên trên đời, thứ tiên bị đọa trong thời gian và không gian, trong phân hóa. Cho nên cũng có thể nói tôi không ngược, tôi thuận. Không ngược theo kiểu tôi, và thuận cũng theo kiểu tôi.

Thế thì tôi là tên lập dị. Mà hỏi vậy có cái gì «dị» không ? Bạn thấy có người không tu mà mang áo thầy tu, có người tu mà không đội mào tu sĩ. Bạn thấy có thầy dạy học mà không có học, thầy người không biết giảng, chẳng hiểu huấn là gì, thế mà có học. Bạn thấy có Bà lớn mà không lớn, có Bà nhỏ mà lớn. Bạn thấy có ông quan mà chỉ là hoang, kẻ sĩ mà chỉ là kẻ sĩ, ông Đạo ngao mà chỉ là Đạo ngao, ông Thạc nghè mà chỉ làm nghè thác (thổi thác, trùm chǎn), ông Đạo mạo mà chỉ là Đạo Mao (theo họ Mao). Bạn thấy vô số cái «dị».

Xin Bạn chờ cho tôi lập dị. Nếu có, cũng để làm vui bạn, vui mà không lưu lại cái phiền, cái chán, cái bần, cái quái, cái mà bạn không muốn nghe tiếp nữa, hoặc khi bị nghe Bạn muốn đi rửa tai.

Bá Dương tôi sinh ra là người suốt đời phải đương đầu : đương đầu học, đương đầu sống, đương đầu nghèo, đương sang, đương chết. Cho nên tên tôi là Bá Dương. Trước lấy họ Dương. Từ nay không họ, có tên để mà gọi chơi. Chứ tên nào có ra tên, tuổi nào có ra tuổi, bởi vì tuổi của Bá Dương là thời và không kia mà.

Thời và không cũng là xuân, hạ, thu, đông, rồi tiếp theo xuân hạ thu đông. Xuân khai, hạ trưởng, thu thâu, đông tàng.

Hôm nay vào Xuân, tên thật của Bá Dương là Khai. Là mở rộng, rộng mênh mông để đón tất cả, đón cái gì cỏi mở.

Xuân về đó Bạn à ! Mà Xuân là :

Tuổi trẻ của năm chạy !

Vì nó chạy, Bạn chạy, tôi chạy, chúng ta đồng chạy trong thời và không, để trẻ mãi mà !

BÁ DƯƠNG

XUÂN ĐỜI MỚI

«ĐỜI MỚI» phỏng vấn Ông
Tổng Trưởng Thông Tin
Ngô-Khắc-Tinh

Tình hình Báo Chí và Văn Hóa

★ Cần thiết lập gấp Hội Đồng
Báo Chí

★ Một sắc luật để cứu vãn vài
sơ hở của Luật 19/69 về
Báo Chí sẽ được ban hành.

HỎI: Ông Tổng Trưởng nghĩ thế nào về hiện tình Báo chí nói riêng và Văn hóa nói chung ?

ĐÁP: Báo chí và Văn hóa lúc nào cũng gắn liền với Đất Nước, cho nên không thể đề cập đến hiện tình Báo chí và Văn hóa mà không nói đến hiện tình của Đất Nước vì hơn tất cả, Báo chí và Văn hóa là 2 phương thức diễn tả trung thực vào bậc nhứt trào lưu tư tưởng của 1 thời đại.

Trước hết về mặt báo chí, tôi nghĩ như thế này: Báo chí chỉ trưởng thành khi chế độ đã trưởng thành ; một nền Báo chí ổn định sẽ nói lên được trật tự và kỷ cương của một chính thể. Nhưng trong nhiều hoàn cảnh đặc biệt, chúng ta có thể chứng kiến 1 hiện tượng tương phản : chế độ đã trưởng thành mà Báo chí vẫn còn xáo trộn

Trách nhiệm báo chí rất nhiều

Nước ta đang lâm chiến.

Nhưng Dân Quốc ta muốn được Dân chủ và Tự Do.

Cái thế mâu thuẫn của chúng ta là ở chỗ đó. Và Quy chế Báo chí là vẫn kiện diền hình diễn tả sâu sắc nhứt cái thế ấy: Tự do Báo chí rất lớn mà trách nhiệm của báo giới cũng nhiều và muôn giải tỏa cái mâu thuẫn biện chứng ấy, sự va chạm không thể nào tránh né được.

Vì vậy mà nhìn vào hiện tình đất nước, ai cũng có thể nói rằng, hiện tình Báo chí nước ta thật là phức tạp và đa dạng.

Nó phức tạp ở chỗ ai cũng có thể làm báo được, và làm theo ý



Chúc năm mới

— BƯỚC SANG
NĂM MỚI, TÔI XIN
CẦU CHÚC ĐỒNG
BÀO ĐƯỢC VẠN SỰ
NHƯ Ý

— CHÚNG TA
QUYẾT - TÂM ĐẠT
THÊM NHIỀU THẮNG
LỢI, ĐÁNH BẠI CỘNG
SẢN XÃM LĂNG ĐÈ
SỐM MANG LẠI HÒA
BÌNH.

TỔNG THỐNG VIỆT-NAM CỘNG-HÒA
NGUYỄN-VĂN-THIỆU

Do đó, thành thật mà nói, có một sự xáo láng rõ rệt trong trách nhiệm hướng dẫn dư luận một cách lành mạnh.

Hiện tượng báo chí khiêu dâm vi phạm điều 35 Qui chế Báo chí hoặc việc khai thác quá mức các câu chuyện linh tinh (faits divers) hay những thiên phong sự điều tra xã hội với một mục đích hoàn toàn bất lợi cho nỗ lực xây dựng, cải tạo xã hội, đã nói lên được một phần nào thực trạng của nền báo chí mà tôi vừa đề cập.

Thiếu một bộ Luật về nghĩa vụ và nghề nghiệp

Sự thiếu sót 1 qui ước chung, hay nói một cách khác, sự thiếu sót 1 Bộ luật về nghĩa vụ và nghề nghiệp (Code de Déontologie) qui định rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm của nhà cầm bút đã khiến cho sự can thiệp của chính quyền trở nên cần thiết.

Và điều cũng đáng buồn là người ta có cảm tưởng như phần lớn báo chí muốn đứng bên lề cuộc chiến, tránh né ít nhiều một sự đắn thán cần thiết để soi đường và hướng dẫn dư luận, trên địa hạt chiến tranh chính-trị chống Cộng-sản. Như vậy, ngoài 1 số báo có lập trường chống đối chính phủ và thế chế này với một khuyễn hướng cực đoan rõ rệt, chúng ta



Ông Tổng Trưởng Thông Tin Ngô-Khắc-Tỉnh

chưa có tờ báo nào thuận túy tuyên truyền chống Cộng hay bênh vực Chánh Phủ.

Chắc có người cũng lấy làm lạ, tại sao Bộ Thông tin không cố «nắm» lấy vài tờ báo, vì nhu cầu đấu tranh chính trị với Cộng sản? Thành thật mà nói, tôi không chủ trương như vậy vì công việc chống Cộng là công việc chung của mọi người — và cũng vì tự do và Luật Pháp nên tôi nghỉ rằng sự Tự-nghện Tự-giác là điều kiện làm lý cần có để thành công trong công tác tế nhị ấy.

Có thành lập Hội đồng Báo Chí

Dù sao lão 1 khuôn cảnh và điều kiện thuận lợi nhất để bảo giờ làm công việc mà dư luận đang chờ đợi họ là bỗn phận của Bộ Thông Tin. Cho nên tôi cũng cố gắng thiết lập cho kỳ được Hội Đồng Báo Chí. Và tôi tin rằng chúng ấy, tình trạng báo chí sẽ được cải tiến nhiều.

Trong lúc chờ đợi, trong tương lai gần đây, một Sắc lệnh quy định việc áp dụng quy chế báo chí sẽ được ban hành để giải cứu một vài sơ hở của Luật 19/69 về báo chí. Lúc đó, rất có thể ta sẽ tiến dần đến một tình trạng ổn định, điều kiện cần thiết để báo chí đóng đúng mức vai trò hướng dẫn dư luận, giáo dục quần chúng và là gạch nối liền hữu hiệu giữa chính quyền và nhân dân.

phai đi đe rồi cãi tinh túy, cả hồn Dân tộc được trỗi dậy. và tôi có cảm giác rằng, dần dà sở thích của độc giả cũng sẽ thay đổi, và với sự thay đổi đó, trào lưu Văn hóa mới sẽ được lôi cuốn vào một chiều hướng, hướng thượng thích hợp với tâm hồn của mọi người Việt muốn tiến lên.

SỐ TỜ :

★ Làm sao nâng đỡ các ký giả và văn nghệ sĩ?

★ Cần sự tiếp tay của các hội bảo vệ luân lý để giảm bớt báo chí sa đọa

Tân Xuân 1971 Cung Chúc TỔNG-THỐNG VIỆT-NAM CỘNG-HÒA

*Chúc cung Tổng Thống,
dịp mừng Xuân,
Tế-thể an-bang : Nhứt.nhứt*

*tân :
Quốc sách : 3 Miền chiêu
thống-nhứt*

*Lập trường : 4 biển hiệp-
hòa thân.*

*Tâm-thanh giữ vững Niềm
thương nước*

*Nhiệt huyết gìn bền ý bảo
dân*

*Kinh - nghiệm trải qua :
cao... thước ngọc*

*Nhân dân toàn quốc chẳng
quên ân.*

TRUNG THU

Cung Chúc Tân Xuân

VÀ MỘT NĂM MỚI QUYẾT TIẾN QUYẾT THẮNG

DƯỢC-SƯ NGÔ-KHẮC-TỈNH TỔNG TRƯỞNG THÔNG TIN

XUÂN ĐỜI MỚI

Vĩ nhân năm 1970 :

THỦ TƯỚNG

WILLY BRANDT người đã chọc thủng Bức Màn Sắt

Ngày 21-10-1969, ông Willy Brandt, thủ lãnh đảng Xã hội Dân chủ được bầu Thủ tướng Chánh phủ Liên bang Đức, ngay tại lần bỏ thăm đầu ở Quốc hội.

Sự đắc cử của ông là kết quả của một đời tranh đấu chính trị gay go và cần mẫn.

Sinh tại Lubeck năm 1913, đậu tú tài năm 1932, được 17 tuổi ông gia nhập đảng Xã hội Dân chủ và là một đoàn viên hoạt động của phong trào Thanh niên Xã hội.

Năm 1933 ông phải qua Na Uy để tránh sự đàn áp của Chánh phủ Quốc Xã.

Ông theo học ở Đại học đường Oslo, Đè có tiền ăn học, ông phải làm thông tin viên cho vài báo Âu Châu tại Bắc Âu và làm việc tại các hội từ thiện.

Khi Na Uy bị chiếm cứ trong Thế chiến thứ hai, ông Brandt phải di lánh nạn một lần nữa; ông qua Thụy Điển.

Lúc chiến tranh chấm dứt, ông trở về Đức làm thông tin viên cho các báo Bắc Âu. Năm 1947 ông đáp lời kêu gọi của ông Kurt Schumacher, thủ lãnh đảng Xã hội Dân chủ, lãnh trách vụ đại diện cho ban chấp hành của đảng tại Bremen.

Ông Brandt được bầu vào Quốc hội năm 1949 khi Quốc hội thành lập, cho đến 1959 ông được bầu làm thị trưởng thành phố Berlin. Từ 1955 đến 1957 ông được bầu làm chức chủ tịch Nghị Viện Berlin và nổi tiếng trên thế giới vì ông bình vực cho tự do của thành phố bị qua phản này.

Ông Willy Brandt đã góp công lớn vào việc thành lập đảng xã



sô tò ra thân thiện với ông ? Tì sao họ lại khước từ việc tuyên-truyền chống lại nhóm người «trả thù Nga» ở Bonn ? Tại sao họ không sợ rằng một Đức quốc Liên-bang quá thân thiện với khối Đông Âu lôi cuốn về phía Đức các QG Đông-Âu ?

Đáp.— Đành rằng chánh-phủ Nga-sô có lẽ cho Liên-bang Đức như «con quis» vì tiện lợi cho họ, nhưng tôi tin rằng sự hòa-hoàn ở Âu-châu trở nên quan-trọng đối với Nga-sô hơn là việc duy-trì cuộc tuyên-truyền giả-tạo này.

Tôi thấy có 3 lý-lẽ không luận tới việc TC. Tôi không nói rằng việc xích-míc Nga-Hoa là không quan-trọng. Đây là một vấn-đề mà tôi không muốn đề-cập tới.

Hỏi.— Tại sao ?

Đáp.— Tôi kẽ ông nghe một câu chuyện dưới thời Hitler. Một

người cha chỉ cho con trai ông coi trên «trái đất» và nói «Con thấy cái đom den nhỏ này không, đó là nước Đức». Dùa con liền đáp : «Hitler biết như vậy chăng?»

Tôi kề cho ông nghe câu chuyện này để nói cho ông bạn biết rằng Thủ tướng Đức hiện nay biết rõ vai trò quan trọng của nước Đức trên thế giới. Tôi không có ý định muốn cho Đức thủ vai trò nào trong việc xích mích Nga-Hoa. Quả thật vậy, sẽ đến lúc chúng tôi phải điều hòa mối bang giao của chúng tôi với TC như Tướng De Gaulle đã làm vào năm 1964. Nhưng hiện nay chúng tôi muốn khởi sự từ chỗ khởi sự, bằng việc lo công việc giao hảo của chúng tôi đối với các lân quốc trước đã.

Hỏi.— Ngoài T.C. ra còn ba lý là nào, theo ông, thúc đẩy Nga-Sô muốn thỏa thuận với Tây Đức?

Đáp.— Lý lẽ thứ nhứt là lý do kinh tế. Người Nga quan tâm tới việc phát triển những mối giao thương với Tây Âu và quan tâm tới khả năng kỹ thuật mà Tây Âu có thể giúp họ. Như người Mát-xít tốt, người Nga đã tới kết luận rằng, trong Tây Âu Tây Đức nặng kí. Muốn có sự ổn định đối với chúng tôi có lẽ là Nga phải có điều kiện hợp tác với toàn bộ Tây Âu, kể cả với Anh-quốc.

Lý lẽ thứ hai: tuy tình trạng Cận-đông còn căng-thẳng, nhưng Nga-sô vẫn mong trót thỏa-hiệp với Huê-Kỳ. Như vậy sẽ không có gì bền bỉ, nếu Âu-châu còn tự hám mình trong tinh-thần nghi-kỵ.

Lý lẽ thứ ba: theo tôi, vấn-đề đặt ra là ai quan trọng hơn? Tôi tin rằng chính-phủ Nga đã được một bài học nhơn vụ Tiệp-khắc theo đó họ coi nhơn việc các nước Đông-Âu giao thương với Tây-Âu có lợi cho họ (Nga); tổng quát mà nói cuộc hòa-hoàn có thể thực hiện khi các bên tham-gia vòi đó vào việc làm hòa-hoàn.

Hỏi.— Nếu cuộc hòa-hoàn xuất hiện, ông có tin rằng một ngày kia,

Đức-quốc sẽ tái thống-nhất chăng?

Đáp.— Không cần suy-luận tới tương-lai. Trong giai-đoạn hiện nay tôi dự liệu một Hiệp-ước hay là một số thỏa-hiệp án giữa Liên-bang Tây-Đức và Đông-Đức. Một hiệp định hay những thỏa-hiệp án như vậy có thể bao gồm một lãnh vực lớn-lao di từ nền an-ninh Âu-châu tới các mối liên-hệ văn-hóa và thương-mãi, và dĩ-nhiên là qua sổ-kiếp của các gia-đình Đức bị chia rẽ mà họ cần phải thăm-viếng nhau....

Để cập đến vấn-đề chính-trị nội bộ :

Hỏi.— Có thay đổi gì ở Tây-Đức với một chính-phủ xã-hội cầm quyền chăng?

Đáp.— Để cho chính-xác, tôi phải nói với ông trước hết rằng tôi là dân-chủ xã-hội chứ không phải đảng xã-hội. Hơn nữa, chính-phủ hiện nay là chính-phủ liên-hiệp gồm đảng dân chủ xã-hội và Đảng Tự-Đo. Nhưng để trả lời câu hỏi của ông, tôi tưởng rằng chính-tâm trạng của người Đức đã đổi thay. Lấy sanh-viên làm thí-dụ : Không kề những việc xáo-trộn nhỏ-nhật, riêng rẽ đã xảy ra, không còn có cuộc xáo-trộn tại các Đại-Học đường nữa. Tổng số thanh-niên ý thức rằng sự «tham gia» có một ý-nghĩa cho chính-quyền, Đối với giới công-nhơn cũng vậy, nhứt là đối với các tầng-lớp xã-hội khác, không được tru dãi...

(trích trong tờ L'Express ngày 7-13-12-70 số 1013).

Lý lẽ thứ ba : theo tôi, vấn-đề đặt ra là ai quan trọng hơn? Tôi tin rằng chính-phủ Nga đã được một bài học nhơn vụ Tiệp-khắc theo đó họ coi nhơn việc các nước Đông-Âu giao thương với Tây-Âu có lợi cho họ (Nga); tổng quát mà nói cuộc hòa-hoàn có thể thực hiện khi các bên tham-gia vòi đó vào việc làm hòa-hoàn.

Hỏi.— Nếu cuộc hòa-hoàn xuất hiện, ông có tin rằng một ngày kia,

CUNG CHỨC TÂN XUÂN và một năm thường-lạc

CHỦ TỊCH TỐI CAO PHÁP VIỆN

ÔNG BÀ

TRẦN-VĂN-LINH

ÔNG BÀ

NGÔ-XUÂN-TÍCH

CHỦ TỊCH GIÁM SÁT VIỆN

ÔNG BÀ

TRẦN-VĂN-LIÊM

THÀM PHÁN TỐI CAO PHÁP VIỆN

ÔNG BÀ

NGUYỄN-VĂN-SĨ

THÀM PHÁN TỐI CAO PHÁP VIỆN

ÔNG BÀ

Nguyễn-An-Thống

THÀM PHÁN TỐI CAO PHÁP VIỆN

ÔNG BÀ

Nguyễn-Mộng-Bích

THÀM PHÁN TỐI CAO PHÁP VIỆN



XUÂN ĐỜI MỚI

TẾT LŨ THÚ và các Tết khác

★ Của TRẦN-VĂN-ÂN

Xuân lử thứ Trung-Hoa

Năm ấy tôi được 21 cái xuân. Tôi đang trôi nổi bên Tàu, tôi gặp xuân về tại Sơn đầu (Swatow), cách Hồng-kong một đêm đi tàu thủy.

Nhắc đến Sơn đầu, lòng tôi khêu gợi biết bao kỷ niệm ngọt bùi đầy về hằng hái của tuổi thanh xuân, đầy tình thương, đầy dự định và ước vọng.

Năm ấy tôi được cái may là ăn Tết với một người bạn đồng học, người mà khi tôi còn chà lết trên bäng nhà trường «Bản quốc» tôi thương hơn hết. Tôi muốn nói ông bạn Chí-Vân.

Chí-Vân và tôi đang sống đời nửa lưu học, nửa vò ý định. Bạn tôi có thân bằng quyền thuộc & đất Trung-hoa. Nhiều người ấy không muôn mà nên thân bằng quyền thuộc của tôi.

Chung tôi ở nhà Ông họ Lương tại con đường Đức-an-Hậu (Tek an ao-coi) Nhà Ông lấy hiệu là Diết-Cư (dè ở, nghỉ ngoi).

Cũng như ở Cholon, ở các nơi có nhiều Hoa kiều, Tết vẫn đỏ đèn, vắn hoa quả, vắn cúng hỉ.

Điều ấy không lạ với bạn. Đầu ở trong xứ hay ở hải ngoại, người Tàu vẫn là người Tàu.

Người ta ăn Tết, tôi cũng ăn Tết. Người ta vui mừng, tôi cũng vui mừng. Nhiều người ta chúc nhau bằng những lời tao nhả, tôi lại gục gặc. Bởi vì tôi chưa biết nói tiếng Tàu rành mạch. Mà chúc nhau toàn là tiếng chửi nhẹ rất kêu. Chí-Vân rành hơn tôi, vì Ông sang Tàu trước tôi, nói đúng là Ông về Tàu. Có khi tôi lại trốn trong buồng, vì tôi hơi thận ở chỗ không nói được tiếng người.

Bạn tôi lại được cái hân hạnh là cô nương trong nhà, Cô Huê-Anh, yêu bạn tôi. Tuy rằng tôi không hưởng được cái tình luyến ái ấy, nhưng tôi cũng nhớ lây, ở chỗ bạn tôi được săn sóc, được tặng các thức ăn, nhơn đó mà tôi cũng được phần săn sóc và ăn hòn với bạn tôi.

Ngày xuân, nỗi chuyện xuân. Nhưng người lại không xuân, Tôi là lời nói sê kém hơi xuân.

Bạn muốn xuân. Tôi cũng muốn xuân. Bạn hãy đặt mình vào chỗ người quá xuân, rồi bạn tự hỏi làm thế nào cho có màu xuân, vị xuân, mùi xuân! Thế rồi bạn sẽ đồng ý với tôi rằng phải sống lại ngày xuân.

Vậy tôi xin sống lại ngày xuân với bạn.

bạn bè kính nể, và có khi làm hội trưởng, nhưng thường đóng vai «rửa chén».

Đề bạn có một ý tưởng học sanh ở Pháp ăn Tết như thế nào, xin trích các báo của học sanh ta ở Pháp hồi 1927, 1928 nói về các cuộc vui Tết.

Tết Việt-Nam tại hội Aix năm 1927

Tuy là du học nơi quê người nhưng chúng tôi hăng nhớ đến cảnh vui thú nơi gia đình. Trong mấy cảnh vui thú trong gia đình dày, có lúc nào khoan khoái, hăng hái trong lòng hơn lúc Tết ?

Bên ta thi y phục nhôn nha, kè đi người lại. Em cháu vui chơi hồn hở nhảy nhót bôn chôn. Hạnh phúc thay ! Đầu cho trong một năm có đám sương chải nắng đi nữa, một bữa Tết đủ làm cho con người quên cả nhọc nhằn lại còn nồng chí tẩn thủ mà bướng bã theo cái đời tiến hóa nữa.

Tết vui như thế, có ích như thế, nên chúng tôi có xúm lại làm một tiệc đài cơm Việt-Nam và hát Cải lương đậm đặng thoa lòng, đầu rằng không được vui như lúc ở bên nhà. Nhưng cũng gọi là «Ăn Tết » vậy.

Bữa đó nhằm chiều thứ tư 2-2 anh em cả thảy gần 100. Đúng 7 giờ rưỡi xúm lại dùng tiệc cơm, có đủ món : nước mắm, chả, gỏi, bì, bánh tét, lasét. Ăn uống rất vui không khác nào ngồi ở mâm dùng một bữa cơm Tết bèn ta. Rượu rót ra anh em uống và chúc mừng nhau. Dùng cơm rồi, nghỉ ột chút Kế sửa soạn làm tuồng hát Cải lương. Hát tích thơ Văn Tiên. Chúng tôi có mượn đặng gói rồng, lư quâ cần, tranh bắc, chưng trong sàn khấu rất nguy nga. Áo gấm khăn đóng, nhiều đồ phụ tùng khác có thể làm cho người làm tuồng ăn mặc kỹ lưỡng, có sắc phục tự nhiên.

Trich Việt-nam học sanh báo. Tết của du học sanh Việt-Nam năm 1928

Tết lại đến ! Tết năm nay anh



XUÂN ĐỜI MỚI

em du học sanh lại có dịp tụ họp để ăn Tết ở tiều quán Kiện-nhi tiều xã, một quán cơm của người Việt ở bên Pháp. Hôm ấy Ông Đồi cho anh em thưởng thức những món ăn thuần Việt-Nam, như chả, nem, nhút là có nước mắm chấm mấy thức ăn ấy rất ngon miệng làm cho anh em có cảm tưởng như lúc còn ở tận bến nhà.

Trong bữa tiệc mọi người đều vui say và bàn chuyện rất thích thú. Khi tới tuần rượu sâm banh, Ông Đồi đứng lên chúc mừng năm mới và cầu chúc cho anh em du học sanh đồ đạc thành tài.

Anh Trần-Văn-Ân thay mặt anh em du học sanh đáp lời Ông Đồi bằng cách cầu chúc cho Ông được làm ăn phát đạt và không quên ngợi khen những thức ăn của Ông Đồi khéo nấu nướng rất lành cũng như việc bếp núc làm tận bến nhà.

Cái Tết của anh em ở Montpellier.

Nhơn dịp ngày Tết Việt-Nam, anh em du học sanh ở Montpellier có thiết mỗi bữa tiệc tuy đơn sơ nhưng kết quả rất mỹ mãn, vì có nhiều anh em đến dự rất đông đủ.

Những thức ăn toàn là Việt-Nam. Đến tuần xâm banh, sau lời chúc Tết của anh Phan Văn Thiết là người chủ tọa bữa tiệc này, thi anh Nguyễn Hồng Sen học sanh ban văn chương đứng lên giải thích bằng Việt ngữ về nguồn gốc cái Tết của người Việt Nam được khách hoan nghênh nhiệt liệt.

Kế đó có cuộc đón ca hát, xướng và diễn tuồng «Bội phu qua báo» do mấy anh Thiết, Đồi, cùng soạn.

Cũng nên nhắc lại rằng đây là lần đầu tiên anh em du học sanh ở Montpellier tổ chức một bữa tiệc Tết trên đất Pháp có tinh thần cách Việt-Nam. Chẳng bù với mấy năm trước hè đến Tết thì anh em mở cuộc dạ yến, khiêu vũ rất tốn hao mà không có vể giặc Tết của người Việt-Nam cả.

Lễ Tết long trọng của anh em học sanh ở Aix.

Trái với Tết năm ngoái, Tết năm nay (1928) anh em du học sanh ở Aix có tổ chức một lễ Tết cực kỳ long trọng.

Cuộc lễ cử hành vào tối thứ sáu 20-1-1928. Nhiều giáo sư các ban đại học, luật sư, quận trưởng ở Aix cũng tham hành đến dự lễ. Cả hội du học sanh Việt-Nam ở Marseille, và một vài tổ chức khác

Cung Chúc Tân Xuân

VÀ MỘT NĂM THANH BÌNH

TRONG TÌNH THƯƠNG

TOÀN THỂ ANH EM TRONG NHÓM ĐỜI MỚI

46 ĐOÀN-THỊ-ĐIỂM – SAIGON

đều có phái đại diện đến dự làm cho cuộc lễ thêm phần long trọng

Đề cử hành cuộc lễ, anh Trần-Văn-Ân, chủ tịch hội du học sanh ở Aix, đứng lên chúc mừng năm mới những quý khách đến dự lễ hôm ấy. Đại ý mấy lời chúc xuân của anh Trần-Văn-Ân như thế này:

với một sự kính ý như nhau. Đó là một sự an ủi, một sự khuyến khích anh em du học sanh chúng tôi vậy.

Trích báo « l'Etudiant Indo-chinois »

Tết « lờ dở »

38 tuổi đầu. Đang lúc tôi đi buôn lúa và gạo. Tết năm nay tôi ăn ở quê nhà, thế mà rồi tôi cũng không tránh được cảnh « lử thử ». Tết đến, tôi cảm giác buồn bã làm sao, mặc dầu cũng gượng vui với vợ con, bạn bè. Năm ấy 1941. Cuộc bao động ở Mỹ-tho làm cho lầm người bị vạ lây. Bạn tôi ít người đã bị bắt. Mồng hai Tết, tôi đưa vợ tôi về thăm quê cha. Chiều hôm ấy tôi trở lại nhà với mấy con. Vợ tôi còn ở lại hầu phụ thân.

Mồng 3 Tết, thiên hạ ra nghè. Tôi cũng ra nghè, tức là bắt đầu mua lúa. Trời sắp tối, tôi ngồi cà thóc để mua mò lúa của bà Bé-học đem lai. Mà sao trong lòng tôi pháp phòng lo nghĩ việc đâu đâu mãi.

Tôi bèn bỏ việc mua lúa để đi lại « lờ đặt rượu » chuyện trò với Ông Chủ sự nhà doan cho khuây khỏa. Chúng tôi đang đứng ngoài đường, chỉ chờ nước sông lớn đầy. Bỗng dung có viên « Cò » ở tinh ly ngừng xe, bước trước mặt tôi hỏi :

— Ông có phải Trần-Văn-Ân chăng?

— Phải, tôi đây.

— Tôi có lệnh bắt Ông. Đây giấy phép lệnh.

— Vâng, vậy tôi về nhà thay quần áo theo ông về tĩnh.

Nói xong tôi chào từ giả Ông chủ sự.

Về nhà, vợ tôi vẫn vắng mặt. Con tôi liu chiu lit chít đang chạy chơi. Mẹ tôi hỏi : thay đổi đâu giờ này.

(Xem tiếp trang 68)

TIẾNG NÓI PHỤ NỮ

Cái thú và cái chán đi dự hội nghị

* Bà HOÀNG-THỊ-THU

Ai bảo thường được di đó đi đây là sướng ? Không, di nhiều cũng khổ lắm chứ ! nói theo giọng « Chǎn Trâu » Quốc văn giáo khoa thư, nếu không muốn nói theo Tây là « Đi là chết ở trong lòng một tí ». Ôi ! thật là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Những nói « đoạn trường » quốc nội quốc ngoại của một Phó thường dân khi được một chầu xuất ngoại kè sao xiết, kè hèn này chỉ xin diễn tả sơ sơ để quý Bạn cảm thông rồi Bạn muốn cho là Khổ hay Sướng và có ham đi hay không đó là tùy nhân tâm hạ hồi phân giải.

Một ngày tốt đẹp nào đó có một bức « hình thư » — không phải hình thư đâu à — bay vào tay Bạn thì kẽ như từ đấy Bạn xông pha vào một cuộc « trường chinh » cực kỳ gay go qua ba cái « Cầu » : Thông hành, Thuế và Ngoại tệ. « Cầu » Nội Vụ, Tòng Nha Cảnh Sát là nơi vạn sự khởi đầu nan. Bạn phải nộp kèm theo Đơn xin Xuất ngoại nào là hình ảnh lý lịch, bản sao căn cước, phỏng ảnh Tờ khai Gia đình có thị thực nơi quận Bạn cư ngụ, rồi náo Thơ mời của ngoại quốc, Thơ giới thiệu của Bộ Sở quan... Hô sơ phải đầy đủ mới được cứu xét, nếu thiếu sót nó có nầm mốc meo một xó nào đó là lỗi tại Bạn, đừng có già họng kêu ca.

Nạp Hồ sơ rồi, Bạn chịu khó chờ chực tới lui thăm hỏi dù không ai thêm tiếp Bạn cũng cố lì nếu không thì đợi khi có hòa bình cũng chưa chắc Bạn đã có sự tra. Nhưng chờ mãi mê Thông hành Thông tờ mà quên cái « Cầu » Thuế. Bạn là công tư chức, quân nhân buôn bán hay khai nghề nghiệp gì di chặng nữa, xin mời Bạn cứ ghé qua sở Thuế. Nào là Thuế Lương Bằng, Lợi túc, Môn bài, Thủ trach, rồi thì Ty 7, Tòng Nha Ngân Khố, Tòng Nha Thuế Vụ... Bạn có chạy đàng trời cũng không trốn thoát một xu thuế. Những ai cùi ong óng kêu là các ông lớn bà to thiếu cả trăm

cả chục triệu bạc thuế toàn là « xuyên tạc nói láo ». Có điều nhẫn nhú Bạn là chỉ khi xin xuất ngoại. Bạn mới sức nhớ đã trót « quên hơi lâu », bây giờ xin được đóng thuế cũng còn là khó dấy nhé. Âu cũng là quả báo khi Bạn nhận được hàng tá Giấy báo Nộp Thuế, Bạn cũng phe pher. Có Chứng Chỉ không thiểu thuế cũng chưa thoát khỏi « Cầu » Thuế đâu. Bạn nhớ đến Bộ Tài Chính xin được miễn thuế xuất ngoại nếu Bạn không muốn nộp 50.000đ cho mỗi xứ và mỗi tháng Bạn ngao du nơi hải ngoại.

Nếu bạn đường đường một đắng nam nhi 15 đến 44 tuổi ư ? Chắc chắn cái « Cầu » Quốc phòng cũng không kém phần đồ mồ hôi hột. Trường hợp nếu Bạn chưa có sẵn vé máy bay người ta gửi săn thì Bạn lại thêm một cái « Cầu » rắc rối nữa. Nếu Bạn không có vé máy bay đừng hi vọng có Thông hành Chiếu khán, Ngoại tệ. Xin Chiếu khán cũng đâu có dễ dàng. Theo thông lệ phải 48 tiếng đồng hồ. Có sứ quán làm việc buổi sáng nghỉ buổi chiều hoặc ngược lại. Có Sứ quán chỉ mở cửa 5 ngày trong tuần. Có Sứ quán lại làm việc lững lờ con cá vàng từ 10 tới 2 giờ trưa. Có Sứ quán ở một nơi, văn phòng cấp chiếu khán tọa lạc nơi khác. Có Sứ quán với những ngài phụ trách cấp chiếu khán rất là nghệ sỹ, các ngài làm việc tùy hứng. Giấy tờ của Bạn đã sẵn sàng nhưng nếu các ngài còn lâ lướt đâu đâu chưa tới ký cho thì kẽ cũng như.. huề. Lại còn những lỗ hổng của các nước. Bạn cũng cần tảng suốt để tránh đụng đầu những cánh cửa đóng im lìm khi tới xin chiếu khán.

Cái « Cầu » đòi ngoại tệ thì chu choa, thật bồn chồn, bối rối, bứt rứt từng phút từng giây. Có lẽ trọn đời chỉ những lúc này Bạn mới hiểu rõ thù giờ là vàng bạc. Muốn trường tận hơn, Bạn hãy được rơi vào trường hợp đáp chuyến máy bay cất cánh lúc 11 giờ 30 giờ mà 10 giờ Bạn còn được hân hạnh là một thân chủ trong thành nhẫn nhó lì lợm của VHD, VNTT. Nhất là bạn chỉ có một phương tiện di chuyển hữu hiệu qui hóa là cái « xe » hai chân;

Tuy nhiên, nếu khôn ngoan biết mình biết người, Bạn chờ nên nà. Nếu Bạn năn nỉ hỏi thúc ư ? Mời Bạn ra ngoài mà đợi. Bạn trình rằng sợ trễ máy bay ư ? — Biết rồi khὸ lâm nói mãi. Không đi bữa nay thì mai đi. Người ta có cả hàng trăm đơn xin chờ bộ một mình Bạn sao ? Bạn than rằng Bạn đến chầu từ sáng sớm ư ? Lại càng dề ghét. Lâm gì đến ám ảnh sớm quá ? Cứ tà tà, thăng thẳng đâu có đó, với gì. Ít nhất cũng còn đè người ta điềm tâm điềm trang, con gà con kê tâm sự vụn hàng giờ mới bắt tay vào việc được chờ ! Ai bảo Bạn « làm biếng » không đi xin thông hành sớm ? A ! đúng là lỗi tại Bạn cả. Bạn hãy dám ngực « Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đằng, xám hối đi ».

Trong khi chờ đợi phép lạ được sớm đòi tiền, Bạn rủa thầm hai cái chân yếu đuối không đủ sức đưa Bạn chạy bộ lên phi trường và Bạn cố moi óc ra vài đắng bạn vàng để nhờ đưa tiền ư ? Xin khuyên Bạn chờ mơ mộng hão huyền. Nếu Bạn cũng có xe hơi nhất là thứ hạng bự như Mercedes chẳng hạn thì sẽ có hàng chục bạn vàng hân hạnh yêu cầu Bạn chiếu cố xử dụng dùm xe của họ liền. Nhưng nếu Bạn chỉ có cái xe hai bánh hoặc hai chân thì.. cố nhiên, đương nhiên, tự nhiên, dĩ nhiên, hiển nhiên.. các đắng bạn vàng có cả một ngàn lẻ một cờ để từ chối.

Bạn chỉ còn trông vào các đắng cùi tinh duy nhất là Taxi — nếu Bạn may mắn không bị các đắng Đồng minh giành giựt. Các đắng Taxi ra lệnh 100\$ — 200\$. Bạn nên tuân theo gấp cho được việc. Nhưng Bạn chờ quên rằng từ chỗ Taxi đậu vào đến phi cảng còn xuôi xuôi chừng hai cây số ngàn, Bạn phải sẵn sàng mười thành công lực để xách hành lý mà phi.. bộ cho lẹ. Đang mệt mỏi hối tai thấy những « nàng tiên xanh » Giao Chỉ, Bạn mảng lề được các nàng ban phát cho những nụ cười an ủi khà ái ư ? Võ mộng đấy. Những lich sự duyên dáng mời móc kia chỉ dành độc quyền cho các đắng ngoại nhân mũi

**Nỗ lực đồng tiến đưa
Quốc Gia đến phồn thịnh**

lỗ tóc quăn mà thôi. Nếu da vàng mũi tết thì cũng phải vào hàng cờ "bụy" kia. Thủ Phố thường dân như Bạn và tôi phải biết thân phận.

Khi đã ngồi trên máy bay cắt cánh khỏi phi trường Tân Sơn Nhứt Bạn tạm yên chí với những đoạn trường quốc nội. Nhưng (cứ an tàng nguy) hãy sửa soạn sẵn sàng để chờ những đoạn trường quốc ngoại. Rất có thể vì một sự vô ý (đáng yêu) của người dẹp hàng không nào đó, tên Bạn bỏ quên không ghi vào chuyến bay tiếp nối hoặc do một sự trục trặc kỹ thuật bất ngờ. Bạn có nhiều hi vọng bị bỏ đói lạnh hăng ngày tại một phi cảng xa xôi. Nếu xưa nay Bạn vốn là một người Việt trầm lặng Bạn càng được chịu trận lâu hơn nữa. Người Việt há chẳng nói tiếng thế giới về trận chiến trường kỳ đó sao? Rất có thể vì một sự trở chứng bắt từ nào đó hành lý của Bạn thay vì thăng thiên cùng một lượt với Bạn nó lại đón thềm đầu mất hoặc phiêu diêu đến một chân trời vô định, không bao giờ trở lại.

Rất có thể Bạn bơ vơ lạc lõng lê gót bắt đầu dìu díu người vì Bạn đã quên không đánh điện, hoặc không kịp điện đè người ta ra đón Bạn. Rất có thể Bạn có đánh điện mà khi Bạn ca bài «Ngày trở về» chưa chắc điện của Bạn đã tới nơi Bạn muốn gửi. Trường hợp này thường xảy tới với những Phó thường dân

Giao Chỉ như Bạn và tôi vì đến phút chót còn chưa biết mình đi được hay không, đánh điện ra sao?

Bởi vậy, Giao Chỉ thường chiếm giải quán quân về cái mục «Tôi vừa kịp dự lễ bế mạc». Tuy nhiên, một ông bạn ngoại quốc cho biết, kịp dự lễ bế mạc còn là khá. Có thiếu gì trường hợp bế mạc xong vài ba ngày sau mới thấy đại diện Giao Chỉ trịnh trọng tới dè.. di về. Lối tại ai? Ta cứ ca lên lèn «Chẳng phải tại anh, chẳng phải tại em». Rốt cuộc chỉ dò qui chiến tranh ác ôn côn đồ lanh lả là vui vẽ cát lèng.

(Còn nữa)



DÂN PHÁP ÁI MỘ ĐỨC GIÁO HOÀNG

BÀI LỆ.—Theo ý kiến của cuộc thăm dò dư luận được phát hành hôm rồi thì Đức Giáo Hoàng Phao Lô đệ Lục là nam nhân vật được người Pháp ái mộ nhất.

Cuộc điều phiếu do viện thống kê quan điểm quần chúng Pháp thực hiện từ 8 tới 15 tháng 12 sau khi hồi ý kiến của 1732 công dân Pháp đã đặt Đức Giáo Hoàng xếp hạng nhất trong số các nhân vật được ái mộ, dẫn trước T.T. Pháp Georges Pompidou

Hạng ba thuộc các nhà khảo cứu bệnh ung thư, trong số này thi khoa học gia Georges Mathe là người lỗi lạc nhất.

Tổng Thống Nixon xếp hạng 8, đứng trước lãnh tụ cộng sản Mao Trạch Đông xếp hạng 9.

Nhà giải phẫu tim Christian Barnard năm nay xếp hạng 7.

Trong cuộc thăm dò dư luận về các nữ nhân vật được ái mộ nhất vào năm 1970 thì Thủ tướng Ấn Độ bà Indira Gandhi lại đứng hạng đầu tới năm thứ hai. Hàng nhì là Thủ tướng Do Thái Golda Meir và ba là Phu nhân Tổng Thống De Gaulle.



Chung quanh vấn đề kiêm kê thuế vụ

Nhóm Đời Mới, sau khi nghị định về kiêm kê thuế vụ được ban hành, có họp để cứu xét phàn thi hành, kết quả và ảnh hưởng, nhận định rằng việc làm này của Chánh phủ sẽ không thu hoạch bao nhiêu kết quả mà ảnh hưởng trong các tầng lớp nhân dân không tốt về mọi mặt.

Nhóm có đem vấn đề này bàn với ông Phụ tá Đ.B. Trần Văn Ân. Ông Phụ tá đồng ý với chúng tôi và đã trình lên Tổng Thống V.N.C.H.

NHÓM ĐỜI MỚI

TRẠI HỌP BẠN

Đầu tháng áp Tết Tân Hợi

Trên 10.000 thanh thiếu niên nam nữ của Phong trào Hướng đạo từ Bến Hải tới Cà Mau từ Kontum tới Hà Tiên từ Hoa Kỳ tới Thái Lan áo ạt kéo về SUỐI TIỀN (Thủ Đức) dự TRẠI-HỌP-BẠN

Kỷ niệm 40 năm thành lập HƯỚNG ĐẠO VN.

Đã thành công được như trên là do ba yếu tố chủ chốt:

Sự quyết tâm và khả năng vượt mức của các cấp lãnh đạo Hướng đạo VN.

Lòng ưu ái và sự nâng đỡ tận tình của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.

Sự giúp đỡ đáng kể của các vị thân hữu và sự yểm trợ tối đa của Quân đội và Chánh phủ từ trung ương tới các cấp trực thuộc (các Bộ, các Tỉnh, Quận, Huyện, xã; các Quận chủng Quân đoàn, Khu, Tiểu khu... bên Quân đội).

Vì bận công vụ, Tổng Thống VNCH đã ủy thác việc chủ tọa lễ khai mạc Trại Họp bạn này cho



Khởi sự từ Anh quốc (1907) và sau 23 năm thành lập, Phong trào Hướng đạo chỉ bắt đầu chọc thủng được màn lười thực dân để lan tràn từ 1930, tính tới nay vừa chẵn 40 năm.

Đề án mừng tuổi trưởng thành của Phong trào, cấp lãnh đạo Hội Hướng đạo Việt Nam tại trung ương đã quyết định triệu tập toàn thể đoàn viên và đoàn sinh nam nữ toàn quốc về họp mặt trong 5 ngày tại Suối Tiên, Thủ Đức (cạnh xã lộ Saigon - Biên hòa). Ngoài ra còn mời Hướng đạo các nước bạn tới dự.

Trại Họp bạn kỷ niệm 40 năm thành lập Hướng đạo tại Việt Nam, lấy tên là Trại GIỮ VỮNG với ý nghĩa: quyết duy trì nền tảng vững chắc của phong trào Hướng đạo, đồng thời duy trì sức mạnh và đà bành trướng phong trào cho được vững bền.

Đáp lời kêu gọi trên, khoảng 10.000 đoàn viên và đoàn sinh Hướng đạo cả hai phái nam nữ, từ những huynh trưởng lão thành (trên 70 tuổi) đến các Ấu sinh 7-8 tuổi, từ khắp các miền các tỉnh của miền Nam tự do, và bốn phái đoàn Hướng đạo Ngoại quốc (Thái, Mỹ, Úc, Hoa) đã từng đợt nối tiếp nhau trong hai ngày kéo về tụ họp tại địa điểm trên kể từ 25 đến 30-12-70.

Trên một diện tích gần 50 mẫu tây nằm trên hai bờ Suối Tiên, hàng ngàn lều vải với những cột cờ và cồng trại đủ kiểu đã được dựng lên san sát, cờ xi tung bay phát phơi từ xa lộ tới gần một cây số ngắn bên trong. Khu đất hoang vắng trước đây đã biến thành một thị trấn sầm uất và

cùng tung bừng, náo nhiệt, không ngọt rền vang những điệu ca vui tươi, hùng tráng từ bình minh đến tối khuya, từ lễ chào quốc kỳ buổi sáng đến cuộc xum vầy đêm khuya quanh lửa trại để cùng nhau thắt chặt tình bạn và un nồng ý chí hợp quần của lớp người trẻ chỉ biết phục vụ đồng bào và nhân loại trong tình thương bao la ghi khắc trong lý tưởng Hướng đạo.

Trại Họp bạn «Giữ Vững» quả là một kỳ công của Hướng đạo Việt Nam. vi trái với những cuộc họp bạn hướng đạo tại các quốc gia khác thường được thiết kế và chuẩn bị từ 2, 3 năm trước và khởi công kiến thiết từ 6 tháng hay 1 năm trước ngày khai mạc. Trại Họp bạn này của Hướng đạo VN chỉ được quyết định thiết kế và chuẩn bị trong vòng 6 tháng trước đây mà thôi và công cuộc xây cất đã được thực hiện trong thời gian kỷ lục: ba tuần lễ trước ngày khai mạc.

Hơn nữa cuộc Họp bạn này đã làm Hướng đạo Thế giới phải ngạc nhiên vì kể từ ngày thành lập phong trào Hướng đạo tới nay, chưa có một quốc gia nào dám tổ chức Họp bạn trong khi nước mình đang lâm chiến, nhất là với thử chiến tranh vô trọn tuyến như tại VN.

PHIM VĨ ĐẠI TRONG NĂM DƯỚI MẮT NGƯỜI MỸ

NỮ UỐC—Hội đồng Quốc gia Duyệt Xét phim ảnh Hoa Kỳ cho biết cuốn phim vĩ đại «Pallon» đã được coi là tác phẩm điện ảnh vĩ đại nhất trong năm 1970 và cuốn «The Wild Child» là cuốn phim ngoại ngữ xuất sắc nhất.

Ông Henry Hart, chủ tịch của Hội Đồng Quốc gia Duyệt xét phim ảnh Hoa Kỳ cho biết rằng cuốn phim «Pallon» là một trong những cuốn phim xuất sắc nhất khi trình bày về tiêu chí một nhân vật cận đại với tất cả các tài xáu và tính tốt. George Pallon là một vị tướng Thiết giáp của Mỹ.

Hội Đồng này, được thành lập từ 51 năm qua, thường mỗi năm tuyển chọn 10 cuốn phim xuất sắc nhất.

Điều hợp Xã hội là thể Quân binh Động và Sáng Tạo

Thủ tướng Chính phủ (sáng ngày 27-12) nhưng ngay hôm sau (28-12) Tổng Thống đã dành cả buổi sáng để viếng thăm Trại và tiếp xúc thân mật với anh chị em Hướng đạo VN. Tổng Thống đã tới coi từng lều đội, không bỏ sót một đơn vị nhỏ nào.

Tổng Thống đứng ném mìn ăn của Đội này, dừng lại đun bếp với một Đội khác, leo cầu dây của một Đoàn, chấp nhận cho các Nữ Hướng đạo sinh bao vây rồi ca bài: «Hoan hô anh này một cái!» khi họ đón Tổng Thống vào khu trại Nữ.

Ngoài ra, Trại Họp bạn này có một số đặc điểm và sự việc đáng ghi nhận:

— Tổng Thống đã chấp nhận làm Hội trưởng danh dự của HĐVN và đã mặc đồng phục HĐ khi đến viếng thăm Trại Họp bạn.

— Người sáng lập phong trào là Ông Trần Văn Khắc (70 tuổi) đã được trao tặng huy chương vàng của Hội HĐVN (do Thủ tướng Chính phủ gắn cho Ông trong buổi lễ khai mạc); đây là cuộc trao tặng huy chương lần đầu của HĐVN.

— LS Trần Văn Tuyên (một huynh trưởng kỳ cựu của phong trào HĐ) đã tới trại để thuyết trình văn đề «Hướng đạo và Chánh trị» trước các huynh trưởng và tráng sinh — tiếp theo đó là một cuộc thảo luận rất sôi nổi và hào hứng.

— Một cây cầu dài 15m có thể chịu được sức nặng xe vận tải 25 tấn, đã do một số huynh trưởng HĐ thực hiện (bắc ngang qua Suối Tiên). Trong 5 ngày trại, các loại xe hơi lớn nhỏ liên tiếp chạy qua chạy lại mà cầu này không hề bị suy yếu chút nào.



Vài lời phê bình cuốn sách VIỆT-NAM trước dư luận thế giới

Tôi vừa nhận được quyển sách «Việt Nam trước dư luận Thế giới» do Ông Phụ tá có nhã ý gửi tặng.

Thật là một công trình soạn thảo công phu và hữu ích.

NGUYỄN-VĂN-HUYỀN
Chủ tịch Thượng Nghị Viện

Tôi đã đọc xong cuốn «Việt Nam trước dư luận Thế giới» của Anh gửi tặng, trong 2 buổi chiều liên tiếp.

Lời văn vẫn sống động như trong thời kỳ chúng ta cùng tranh đấu trong «Mặt trận Quốc gia Thống nhất» cách đây đã 20 năm trước. Lý lẽ thật vững chắc, căn cứ trên bao nhiêu kinh nghiệm đã thâu thập trong một đời chính trị bôn ba, sôi nổi, kéo dài gần một phần tư thế kỷ.

LÊ VĂN THU
Tổng trưởng Tư pháp.

Những bài thuyết trình với lập luận vững chắc cùng những câu trả lời rõ ràng, khúc chiết, đã giúp không những cho nước ngoài mà cả cho dân chúng Việt Nam hiểu rõ tình hình nước nhà hơn. Do đó sự chiến đấu của chúng ta hiện thời đã được các nước tự do theo dõi với niềm cảm phục sâu xa.

Tôi xin nhiệt thành cầu chúc cuốn sách này sẽ được các bậc thức giả cùng tất cả những ai hăng hárga thiết tha đến vận mệnh nước nhà, tìm đọc và thưởng thức.

ĐÀM SÝ HIẾN
Tổng trưởng Lao động

Xin thành thật cảm ơn Cụ đã tặng cho quyển «Việt Nam trước dư luận thế giới».

Chi đọc lời tựa của giáo sư Liêm cũng đã thấy nao nức rồi.

B.S. TRẦN-NGƯƠN-PHIÊU
Tổng Trưởng Xã Hội

Tác phẩm đã được Ông Phụ tá biên soạn với nhiều công phu sưu tập, sẽ rất hữu ích cho việc truyền bá chính nghĩa Quốc gia và cần được phổ biến rộng rãi, nhất là trong tình trạng hiện tại của Quốc gia trước hiềm họa Cộng sản,

DƯƠNG KÍCH NHƯỚNG
Tổng Trưởng Công-Chánh

Qua những kinh nghiệm sống động trong những chức vụ quan trọng như Tổng trưởng Thông tin, Tổng trưởng Chiêu hồi, nhất là với lập trường quốc gia vững chắc trong các cuộc công du tại Âu Châu, Á Châu, và Mỹ Châu, Ông Phụ tá đã phân tách rõ ràng trong cuốn sách bộ mặt thật cuộc chiến tranh xâm lăng do Cộng sản phát động tại Việt Nam.

Tôi tin chắc rằng đây là một cuốn sách rất quý báu và có tác dụng gây ý thức Chánh nghĩa dân tộc, cảnh giác trước hiềm họa Cộng Sản và cũng cố tình thắn đoán kết giữa dân, quân.

Thiếu tướng NGÔ QUANG TRƯỜNG

(Xem tiếp trang 18)

Chung quanh vấn đề giáo dục

Đặt vấn đề Giáo-đục lên hàng đầu công cuộc quan trọng hiện tại và tương lai, chúng tôi tóm lược vài điểm quan trọng do giáo sư Đỗ-bá-Khê nêu ra trong bài diễn văn «Sứ mạng Đại-học» nhân dịp phát vân bằng cử nhân đầu tiên tại Viện Đại Học Cần-thơ ngày 19-12-1970 :

1.— Sự khao khát đại học hết sức khẩn-yeu

2.— Từ 1954 Đại học tại Việt-Nam Cộng-hòa đã già tăng 1.200% và Cao-Bằng Kỹ-thuật 1.500% nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu.

3.— Nhắc lại hai tác dụng cõi diễn của Đại-học là giảng dạy để mở rộng kiến thức và khảo cứu để tìm hiểu sự thật.

4.— Khuynh hướng quốc gia hiện nay là Giáo-đục phải được thường xuyên nghĩa là phải học trọn cả đời.

5.— Ngoài một số ý tưởng căn bản sinh viên còn có óc xét đoán và sáng tạo.

6.— Trong công cuộc theo đuổi sự thật khoa học có can đảm nhìn nhận khiếm khuyết để chấp nhận những ý kiến hữu dụng mới.

7.— Ta phải nhận ra rằng nước ta là nước kém mở mang, Đại-Học của ta còn non nớt... Nên áp dụng các kiến thức về kỹ thuật đã tìm ra ở xứ người để giải quyết các vấn đề khẩn-yeu của Quốc-gia.

8.— Đại-Học phải làm tròn sứ mạng công it để phụng sự một xã-hội chậm tiến... phải có những chương trình đại chúng để mở mang dần trí phát triển một nền dân chủ thật sự.

9.— Cộng đồng Đại-học cũng phải thỉnh thoảng chịu khó tuột xuống chân tháp ngà để nhìn gần thực tế, ghi nhận các vấn đề kinh-tế xã-hội, nếu cần trở lên đỉnh tháp mà suy ra những biện pháp hữu ích cho xã-hội.

10.— Đại-học Cần-Thơ đã làm cách mạng bằng việc bách khoa hóa chương-trình cho thực tiễn với các môn khoa học ứng dụng,

khoa học xã-hội, và nhất là trường Cao Đẳng Nông nghiệp... sẽ làm tròn sứ mạng đề không phụ lòng mơ ước của cộng đồng Hậu-Giang.

Dưới đây chúng tôi trích đăng nguyên văn đáp từ của Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Hòa cũng trong ngày đó.

**Huấn-tù của Tổng-Thống
Việt-Nam Cộng-Hòa**

Tôi đến chủ tọa buổi lễ hôm nay trước hết là để ghi nhận những nỗ lực cùng những thành quả tốt đẹp mà Quý Vị đã gặt hái được trong việc phát triển Đại-Học và sau nữa là để biểu lộ sự lưu tâm của tôi đối với nền giáo-đục nước nhà. Tôi xin chia sẻ cùng Quý Vị và các Anh chị Em Sinh-Viên niềm hân hoan trong ngày trọng đại hôm nay của Viện Đại-Học Cần-Thơ và cũng là niềm vui chung cho toàn thể đồng bào trên phần đất thân yêu này.

Là người thật tâm yêu nước, lo cho tiền đồ của Tổ-Quốc, ai lại chẳng mong cho nước mình sớm tiến bộ, dân minh được hùng cường. Nhưng muôn đạt được nguyện vọng đó tất phải nghĩ đến việc đào tạo nhân tài cho xứ sở. Bởi thế nên dù phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn về mọi mặt do Cộng-sản xâm lược gây nên, tôi vẫn luôn luôn chú tâm đến sự phát triển Giáo-Đục nước nhà. Từ trước đến nay tôi chủ trương làm thế nào để các công dân Việt-Nam có được cơ hội đồng đều trên đường học hỏi cầu tiến. Ngoài những nỗ lực thực thi Giáo-Đục cương bách và miễn phí ở bậc Tiểu-Học, Chánh-Phủ còn cố gắng phát triển nhiều Trường Trung và Đại-học để đáp ứng nhu cầu học hỏi của nhân dân mỗi ngày càng một lớn. Tuy nhiên, như Quý Vị đã biết, chỉ nhằm vào lượng đề thỏa mãn nhu cầu học hỏi không thôi thì chưa đủ; nền Giáo-đục còn phải được chú trọng nhiều về phẩm chất mới làm tròn sứ mạng cao cả của nó là đóng góp tích cực vào việc phát triển Quốc-gia. Ngày nay ai cũng

công nhận rằng «Giáo-đục là điều kiện cần thiết và ưu tiên nhất trong việc xây dựng một Quốc-gia hùng mạnh».

Tôi nghĩ rằng các Đại-học Việt-Nam hiện nay, hơn bao giờ hết, phải đóng tròn vai trò đó. Ngoài sứ mạng thông thường và cổ diền là truyền đạt những kiến-thức và nghiên-cứu để tìm hiểu sự thật, Đại-học còn phải có nhiệm vụ tích cực phục vụ Quốc Gia, đóng góp đặc lực vào việc phát triển kinh-tế Xã-hội như một Vị Giáo-sư vừa mới nói lúc này. Bởi thế tôi vẫn chủ trương nền Giáo-đục đại-chung và thực-dụng; nó phải tựa trên cản-bản đại chúng để phục-vụ đại-chung một cách hữu hiệu. Chúng ta phải quan-niệm Giáo-Đục hiện nay là một công cuộc đầu tư to tát cho xứ sở trong tương-lai. Tôi tin rằng với thiện-chí và nhiệt-tâm Quý Vị và các bạn có thể hoàn thành sứ mạng cao cả đó.

Qua bài diễn văn của Giáo-Sư Đỗ-Bá-Khê đã ghi nhận một niềm tin vững mạnh ở nơi Quý Vị và các Anh Chị Em Sinh-Viên. Tôi chắc rằng niềm tin tưởng đó sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ Cộng đồng Đại-Học Cần-Thơ chu toàn sứ mạng khó khăn và cao cả mà tôi vừa nói đến.

Ngoài ra, tôi cũng muốn nhấn dập này, nói thêm một điểm quan trọng, đó là ý-thức về tầm quan-trọng của Giáo-Đục ở nơi dân chúng và sự đóng góp tích cực của dân chúng địa phương vào công cuộc phát triển liên tục nền Giáo-Đục nước nhà. Tất cả chúng ta đều có nhiệm-vụ gây ý-thức đó nơi người dân, làm thế nào để dân chúng dùng hiểu làm rằng việc mở trường dạy học là hoàn toàn do nơi Chánh-Phủ. Cần phải làm thế nào để dân chúng giữ thái độ thụ động trước một vấn đề lớn lao liên quan đến sự tồn vong của đất nước. Dầu có chiến-tranh, dầu ngân-sách Quốc-Gia dành cho Giáo-Đục có eo hẹp hay rộng rãi cung thế, lúc nào người dân cũng phải thấy mình có trách nhiệm trong việc đóng góp tích

**Giai cấp đấu tranh
đưa Nước Nhà đến nghèo yếu**

cực vào sự phát triển Giáo Dục xem như một điều kiện quan yếu của công cuộc phát triển chung của Quốc-Gia. Công-làc phát-triển Giáo-Duc phải gắn liền với sinh-hoạt của dân chúng. Dân chúng phải ý-thức được điều quan-trọng đó, để vui vẽ và tích-cực tham-gia vào. Có như thế nền Giáo-Duc của chúng ta mới thật lớn mạnh được và có như thế Quốc-Gia chúng ta mới thoát khỏi tình trạng kém mỏ mang hiện nay. Tôi rất vui mừng được thấy một số đồng đồng-bào ở nhiều nơi đã bắt đầu ý-thức được điều đó và đã tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng to tát này. Tôi ước mong phong trào này lớn mạnh thêm, bành trướng mạnh mẽ trên toàn quốc để mỗi người dân vira có cơ-hội học hỏi thêm vừa có thể tự hào đã góp công xây dựng một Quốc-Gia hùng mạnh.

Trở về Lê-phát Văn-Bằng Cử-Nhan đầu tiên ở Viện Đại-Học Cần-Thơ hôm nay, tôi muốn cõi lời cùng anh chị em Tân-Khoa. Trước hết tôi có lời mừng anh chị em đã hoàn tất một Giai-doan quan-trọng trên bước đường học vấn. Nhưng anh chị em không bao giờ quên rằng đó mới là một trong những giai-doan quan-trọng mà thôi; anh chị em còn phải học hỏi thêm nữa khi có cơ-hội thuận tiện và nhất là phải làm thế nào để cho những kiến thức thu nhận được ở Đại-Học Đường hôm nay không trở thành vô ích đối với đồng-bảo và quê hương xứ sở. Tuổi trẻ có nhiều thiện chí thừa nhiệt tâm để phụng-sự Quốc-Gia; đó là lợi điểm của anh chị em. Vậy với lợi điểm đó và với những kiến-thức mà Đại-Học đã truyền đạt cho các anh chị em, anh chị em hãy tận dụng nó để bồi đắp cho mình đất quê hương mỗi ngày thêm rực rỡ. Anh chị em là thành phần nòng cốt mà người dân miền Tây đang trông vào để mơ ước một cộng đồng trù phú, một xã-hội công bằng và tiến bộ trong tương lai.

ĐỜI MỚI sẽ khai triển những diêm trên đây trong số Tân Niên

Việt Nam trước dư luận thế giới

(Tiếp theo trang 16)

Cuốn sách thực là một tài liệu quý giá và đã minh chứng thêm một lần nữa tài năng và kinh nghiệm của một bậc lão thành cách mạng luôn luôn theo dõi, ưu tư và nỗ lực đấu tranh cho đất nước.

Chuẩn tướng NGUYỄN DUY HINH

Chúng tôi nghĩ rằng quyền sách đó sẽ soi sáng chúng tôi hơn nữa, trong lập trường chiến đấu cho đất nước, vì tác giả cuốn sách là một người đã từng đi khắp nơi, đã từng sống và từng vào tù ra khám cho đất nước thân yêu này.

Đại tá PHAN VĂN MINH

VŨ QUỐC THÔNG
Giáo Sư Luật Khoa Đại Học

Xin gửi lời chân thành cảm tạ chiến sĩ quốc gia chân chính, kiêm chính khách lão thành lỗi lạc đã có nhà ý-tặng cuốn «Việt Nam trước dư luận thế giới» — một tác phẩm «sống» rất quý báu cho tất cả những ai muốn tìm hiểu về chính tình phúc tạp của Việt Nam tự do ngày nay.

(Danh thiếp của G.S. VŨ QUỐC THÔNG)

Anh Đại sứ Lâm vừa trao cho tôi quyền «Việt Nam trước dư luận thế giới». Anh gửi tặng.

Tài phu tài hành văn của Anh gọn ghẽ, rõ ràng và khoa học nữa.

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

Dẫu không đồng chánh kiến với ông Trần Văn Ân, ai đọc những câu hỏi và câu đáp trong các buổi thuyết trình của ông (ở ngoại quốc) cũng phải ngạc nhiên về tinh thần «trẻ» ở một ông già gần «thập tháp»... Và những kinh nghiệm rất sống động trong cuốn sách của ông Ân chắc giúp ích được một phần lớn cho những phái đoàn của ta khi phải «đem chuông đi đánh nước ngoài»...

Đọc xong cuốn sách của ông T.V. Ân, tôi chợt nhớ đến câu của người xưa: «Trời vừa gió lạnh, cây cối tăm thường đã rụng lá, tuyêt xuống đầy mà tùng, bách vắn còn xanh tươi.»

T.X.

(Báo ĐNN — 24-12-70).

Vài đoạn đối thoại
của Ông Trần Văn Ân với ký giả ngoại quốc
(Trích trong Việt Nam Trước Dư Luận Thế giới)

Tại Nhật

HỎI.— Tại sao tại VNCH có Mặt trận Giải phóng Miền Nam? Phải chăng vì chính quyền Miền Nam thối nát và độc tài?

ĐÁP.— Nếu năm 1945 tướng Mc Arthur chấp nhận cho quân đội Nga chiếm miền Bắc nước Nhựt thì nay tại Nhựt cũng có Mặt trận giải phóng Miền Nam.

HỎI.— Ai yêu cầu quân đội Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt-Nam?

(Xem tiếp trang 70)

Trật tự Xã hội Cộng sản là trật tự chết
Trật tự Xã hội tự do là trật tự sống



Những lời tuyên bố của TỔNG THỐNG NGUYỄN - VĂN - THIỆU

Tại trường Võ-bị Quốc-gia
Đà Lạt ngày 18-12-1970

1. Chúng ta quyết định xây dựng một nông thôn vững chắc để từ đó phát triển quốc gia bằng cách củng cố an ninh tại khắp xã ấp, thiết lập một nền quốc phòng dự trên căn bản nhân dân và phát triển kinh tế cẩn bần.

Đó là con đường đưa chúng ta đến hòa bình, một nền hòa bình thiết thực và có căn bản vững chắc. Đó cũng là đường lối mà chúng ta sẽ chấm dứt chiến tranh do bọn Cộng sản gây nên.

2. Nền hòa bình của chúng ta là một nền hòa bình trong độc lập, tự do, dân chủ và phồn thịnh, vì chúng ta không thể hy sinh nền độc lập của chúng ta, chúng ta không thể nhượng bộ nền tự do, chúng ta không thể gạt bỏ nền dân chủ, và chúng ta cũng không thể để đất nước chúng ta bị chia xẻ.

3. Chúng ta không bao giờ chia đất đai với Cộng-sản, chúng ta không bao giờ chấp nhận Liên hiệp hay Trung Lập với bọn chúng, chúng ta cũng không bao giờ để cho Cộng sản tự do phô biến chủ nghĩa của chúng tại quốc gia chúng ta. Chúng ta chỉ chấp nhận một điều: đó là chúng ta sẵn sàng đón nhận những anh em nào ở phía bên kia muốn trở về với đại gia đình quốc gia trong tình thương dân tộc và xóa bỏ hận thù. Chúng ta phải bảo vệ lập trường đó bằng mọi giá và bất chấp thời gian và trời ngai.

4. Tôi quyết tâm không bao giờ để đất nước thân yêu của chúng ta rơi vào tay Cộng-sản và không bao giờ để Cộng-sản tung hoành trên giải đất này. Trong suốt 20 năm chiến đấu, và trong 3 năm vừa qua trên cương vị lãnh đạo quốc gia, tôi đã phục vụ lý tưởng quốc gia và đã bảo vệ lập trường quốc gia đó. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường quốc gia đó, và sẽ ôm lập trường đó cho đến hơi thở cuối cùng.

Nhạc ý chơi vơi theo làn kim phấn. Nắng xuân dịu ấm tỏa màu huy hoàng, diềm tö lộng lẫy khóm hoa, vùng cỏ xanh tươi. Cảnh bướm nhỡn nhơ nơi vườn xanh lộc, như nét diêm àm thanh dịu. Và, con chim Oanh lèi vài tiếng ngọc rộn rã từ phía trời xa vắng lại, đầy cung «phản thanh tương đối», báo hiệu một ngày xuân đầy mạch sống hăng nồng.

Bản tùy nhạc trường thiên trên ba chúc năm qua, — (buồn có, vui có, hận và oán xen theo nhịp mừng và tủi, — cung xuân hờ hững chuyền bậc cung thương nǎo nùng — điệu sáng tươi đe đặt đường tờ, ứng chuyền khúc lâm ly sầu vắng) — bản tùy nhạc trường giang đại hải ấy, chúng ta hãy mạnh tay đóng lại bằng «gạch nhịp kép», và nén thận trọng ghi trên khuôn đản chữ «HẾT», viết bằng nét hoa thắm đậm, cho chấm dứt di nguồn nhạc oán hờn ám đậm, và deo đuổi theo chúng ta từ thuở ta biết nhận tiếng đản.

Hết hẳn rồi từ nay, ý nhạc hờn oán xa xôi.

Và đây, nguồn nhạc mới, khởi hứng do một cung Xuân sán lạn.

Mỗi nụ hoa tươi thắm là một nốt đán say sưa. Mỗi lộc xuân mủ mầm ở đầu cành là một nét diêm âm cho tiếng đán thêm tôn nỗi. Và lá, và cành thẳng cẳng nhựa sống, như chia đựng mạch nhạc hùng trầm cao-vọng, nguồn nhạc mảnh vò biển.

Ý NHẠC XUÂN

★ THẨM-OÁNH

Nguồn nhạc Sóng vò biển sẽ trùng trùng, điệp điệp xô lấp sóng hào hùng, thấm nhuần hồn dân tộc Việt. Mạnh và vui, đó là hành điệu phải có, cần có, gắng buộc để có từ nay: Tươi sảng, cao cả, dũng mạnh, trang nghiêm, nhạc bắt nguồn từ Xuân này, để nhất-thiết luân điệu, chuyền an, truyền xa mìu mài cung bắc dời dời: Mạnh và Vui.— tráng niết hướng dẫn thành niết lèn đường rất mạnh và vui, theo nhịp điệu Mạnh và Vui của nhạc.

Điều hòa mà tiễn : Mạnh và Vui.

Khó khăn mà tiễn : Mạnh và Vui.

Cương quyết thắng tiễn : Mạnh và Vui mãi mãi !

XX

— Nhạc sỹ Việt-Nam! Hãy ngồi vào đùn, giọn lại từ lồng đồ thanh âm và nhịp điệu ròn rã vang ngần theo mạch sống hào hùng, cao cả. Đứng rầu nghĩ: Non-Nước còn mờ sương khói; nhạc hùng trầm sẽ xua tan đí khói và sương. Đứng ngoài trong con lò quá trình gai góc bùn lầy: nhạc Vui Mạnh không còn lạc cung sầu oán.

Hãy lắng mà nghe: Gió lồng lộng lật ngang trời cao rộng. Hãy mở lòng bể cả, cùng nhau giộn liệu, ca vang khắc Mạnh và Vui.

THẨM-OÁNH

XUÂN VỀ : 5 NĂM TRƯỚC (1951-1955)

Nhơn dịp đón Xuân, chúng tôi xin trích ra đây để hiển bạn đọc những giòng tư tưởng về Xuân của Văn Lang Trần Văn Ân trong 5 năm trước từ 1951 đến 1955

Xuân về

Xuân đi đâu mà bảo Xuân về?
Xuân trước, trước nữa, xuân này, xuân sau, sau nữa, xuân có gì khác nhau?

Cũng trời trong, gió mát, cỏ tui cây trắng, lá hoa đom đóm; cũng giòng sông nước chảy trong vắt, cũng núi non chòn vòn!

Thế mà, mỗi khi xuân về, người người hồn hở vui cười; già, trẻ, trai gái, thay, thay, đều hăng hái đón xuân.

Mới biết rằng xuân có cái sức lôi cuốn cả người và cảnh vật, đem lại cái vui tui và xoa bỏ cái đã qua, cái cũ kỹ, cái buồn thiêu, cái lạnh lẽo tái của trời Đông.

Xuân là gì? Là vũ trụ thay đổi mới, là xã hội bồng bột tiến lên, là loài người sinh hoạt hăng hái thêm.

Ta phải nhận rằng mỗi khi xuân về là có thay đổi, hoặc đã thay đổi rồi.

Xuân Cảnh Dần qua năm cọp đi, xuân Tân Mão lại, năm mèo đến, ta nhận thấy những gì trải qua và những gì sắp đến?

Đã qua cảnh chèo kéo giữa Pháp và Việt, đã qua lúc ta phải chờ đợi, và đã đến và sắp đến lúc ta phải tự nắm lấy vận mạng nước nhà và phải bảo vệ Tổ quốc yêu mến của ta.

Không nhận ra điều ấy, tức là không hiểu xuân Tân Mão. Biết đón xuân phải biết định nghĩa xuân, định nghĩa xuân mới, để theo kịp xuân, mới khỏi bị xuân bỏ rơi.

Mừng xuân ta phải theo xuân mà tiến. Tiến mạnh trên đường độc lập, sống mạnh trong cảnh gìn giữ độc lập. Mất độc lập là mất tự do; không có tự do là không sống đời phải sống.

VĂN LANG.
(1951)

Xuân 1952

...Ta đừng quên, mỗi khi Xuân về là ta xa lánh tuổi Xuân. Vậy, ở chỗ cái trời đất, ta phải cố gắng thay vào cái gì không kém (ngày Xuân).

Cái đó là lý tưởng. Ta sống có lý tưởng, người ta sẽ xuân mãi.

Ta hãy cùng nhau mừng Xuân. Mừng Xuân không vì Xuân. Mừng để mà ước vọng và kiến tạo cái gì bền bỉ hơn.

Cái ấy là Hòa bình cho đồng bào và cho Nhân loại.

Có Hòa Bình tất có con áo, tất có tự do. Cho nên cùng nhau ta hãy đón Xuân với một ước vọng mãnh liệt: Hòa bình

TRẦN VĂN ÂN
(1952)

Tiếng Xuân

...Ta hiểu rằng Xuân là biến hóa, là tui toan bộ. Ta muốn Xuân hăng, muôn mới chẳng? Ta không thể chỉ thay cái lớp bên ngoài mà dù gọi đã cảnh tân, cải tiến.

Ta muốn ta mới, xã hội mới, nước nhà mới, ta cần theo đúng luật tiến hóa trời đất, nghĩa là ta phải mới toàn bộ: mới tâm địa, mới não cân. Bằng không, chẳng khác nào ta phết màu mới trên mòn đồ cũ, để rồi ít ngày nó sẽ cũ trở lại.

Cho nên khi ta gặp hình thức mới ta chờ đợi cho vật này hay việc kia là mới.

Hiện nay ta đang sống ở đâu, trong hoàn cảnh nào? Nếu ta biết rõ và ta muốn mới, ta nên nghe tiếng gọi của mùa Xuân.

Áy là ta biết rước Xuân, hưởng Xuân, tiễn Xuân và không mất, như Xuân vẫn không bao giờ mất.

TRẦN VĂN ÂN
(1953)

Xuân bắt tận

...Hãy không biết cái luật diễn biến của vạn vật và cái lẽ lưu truyền của tư tưởng? Ta biết cầm viết là ta biết tư tưởng; có tư tưởng là ta có lý tưởng. Kể có lý tưởng như thời tiết trong năm, có Xuân, hạ, thu, đông. Hết Xuân rồi ta sẽ sang hạ, qua thu, đến đông, để trở lại Xuân.

Xuân của ta ngày mai, ngày kia, là thứ hoa nở trong lòng người, là thứ trái chín trong lòng người. Ngày nay, với cái xuân này, ta là động vật bé tí hon biết thông cảm với trời đất, biết tiến theo

cái chiều thiên nhiên, biến hóa tươi tắn như cỏ cây. Ngày mai ta sẽ là cái gì lớn hơn, lớn không thể đo lường, bởi vì cái ta đây là luồng sống, càng lớn và mạnh với thời gian và không gian.

Áy là ta giác ngộ sâu tồn tại của ta.

Thì ta là xuân bắt tận.
TRẦN VĂN ÂN
(1954)

Đón xuân

...Khi ta đón Xuân, mừng Xuân là ta phải đón mừng với tấm lòng cởi mở; bằng không ta sẽ không xứng đáng cho xuân về với ta.

Lòng ta cởi mở, thì chí ta phải quả quyết, quyết thắng mọi trắc lực quyết ngừa Thu, Đông chực phả công cuộc trổng tía, xây dựng của ta trong lúc trời Xuân này. Vậy thì ta không nên quá vui, quá say Xuân mà quên lưỡng Thu tới. Ta phải xây dựng ngay bây giờ, và chuẩn bị để đối phó với sức phá hoại.

Ta đã biết rằng ta bắt đầu năm 1955, cái năm thứ 5 của hạ bán thế kỷ 20, cái năm sau năm hội nghị Genève, là ta phải nhớ rằng ta đang chạy đua với kim đồng hồ. Ta không được phép nói rằng ta có thời giờ rảnh; ta không được quên rằng ta có nỗ lực kiến thiết, cố gắng xây dựng và xây dựng không ngừng ta mới giữ được tự do cho quê hương, xứ sở, tức là cho ta.

Áy vậy, khi ta thấy Xuân đến là ta phải thức tỉnh, và phải thức tỉnh mọi người, để xiết chặt hàng ngũ dân tộc, để chỉnh tề trận thế, để mở thế công.

Và «Công tâm vi thương» hầu tranh thủ Hòa bình.

Hòa Bình ta muốn giành lấy cho kỳ được là hòa bình cho mọi người, cho mọi từng lớp xã hội, cho tất cả dân tộc. Đó mới là hòa bình chính chánh, hòa bình dân chủ, hòa bình trong ấm no, trong sự do và độc lập.

Ta nhất định không nhận nhận thứ hòa bình nào khác: Ta quyết thắng trận hòa bình dân chủ.

Thì, Xuân về, Xuân đi, Xuân trở lại,

Lòng ta thêm cởi mở, đời sống của ta thêm ý vị.

TRẦN VĂN ÂN
(1955)

(Đón Xuân rời đi năm cầm cố tử hình)

HỒNG KÔNG DU TẠP KÝ

★ NGUYỄN TRẦN

Saigon — Hongkong chỉ mất hai giờ bay của phản lực cơ, nghĩa là mau hơn cả những chuyến bay Saigon Huế của loại vận tải có cánh quạt rất cũ kỹ và cũng rất thông dụng hiện nay là C.47. Từ trên cao nhìn xuống màn đêm, tôi hơi bàng hoàng và bị chóa mắt bởi những rừng ánh sáng huy hoàng, tô điểm màu sắc lung lanh cho vô số những tòa cao ốc nhỏ mình chồm chồm khắp nơi. Phi cơ từ từ hạ cánh xuống phi đạo Cửu Long; và đây là một công trình lắp cạn một phần biển đông; nhờ vậy mà hệ thống lưu thông xe cộ hết bị phiền toái mỗi khi phi cơ lên xuống như lúc phi đạo còn nằm sâu trong thành phố. Vào đến phi cảng, xuất trình giấy tờ trước trạm kiểm soát, một viên chức Cảnh Sát phỏng dõi mắt soi mói nhìn từ đầu đến chân tôi, đồng thời buông ra những câu hỏi cắc lắc. Hạch hỏi đủ chuyện mặt lú khá lâu và sau khi nhận thấy khách trả lời trôi chảy và cũng cọc lòi không kén, gã Cảnh Sát mới đóng dấu, hý hoán biển chép vào sổ thông hành trả lại cho khách bắt đầu nhập cảnh Hongkong. Mãi sau này, tôi mới biết sở dĩ họ kiểm soát gắt gao như vậy là vì trong mấy năm trước đây, khi chính phủ ta còn cho phép tư nhân du lịch ngoại quốc thì có đến 5.000 người nhập cảnh vào Hongkong, nhưng chỉ có 2.000 trở về đúng hạn kỳ mà thôi — hầu hết số sai biệt kia đều thuộc cầm chỉ không được dừng báo chí phổ biến các bài viết, tranh ảnh hình vẽ có tính cách xúc phạm thuần phong mỹ tục.

Thiên đường của giới ăn chơi, tiền rừng, bạc biển...

Cũng như mọi đô thị lớn khác trên thế giới, ngoài cái bề mặt lộng lẫy kia, Hongkong cũng có rất nhiều nhurn bờ biển, xã hội đầy chua xót, đau khổ, thê lương, bạc bẽo với những sắc thái khai ly kỳ, độc đáo. Trên lãnh vực ăn chơi, thì Hongkong chẳng sút kém Ba-lê, Đông-Kinh hay bất cứ nơi nào và quả thật là Thiên đường của giới tiền rừng, bạc biển. Bạn cứ vung tiền ra là bạn có đủ thứ trò tiêu khiển tùy sở thích, đúng là «có tiền mua tiền cũng được.»

Trước hết, mời bạn đọc viếng thăm giới tối thượng lưu. Phải! về thành phần xã hội ở Hongkong, thì có giới tối thượng lưu

giới thượng lưu và giới hạ lưu mà thôi — còn giới trung lưu thì nếu có chẳng cũng rất ít và đa số thuộc thành phần công chức.

Giang san của giới tối thượng lưu là những tòa lâu dài nằm ở lưng chừng khấp dính dồi Victoria bên đảo Hongkong. Chủ nhân của những lâu dài ấy là những tay tài phiệt quốc tế, mỗi năm họ ghé lại đây năm lần, bay lượt chở không sinh sống thường trực, bởi lẽ họ còn có những lầu lác, nhà ở tại dưới như không mấy chú ý đến những viên ảnh mai hậu xa xôi — do đó, giới trung niết, thanh niên trong thành phần hạ lưu có khuynh hướng hưởng thụ lạc thư hiện tại nên ăn chơi thả dàn về đêm để bù đắp lại những nỗi nhọc nhằn trải thân làm việc ban ngày. Về cách thức ăn chơi thì họ cũng học đòi, bắt chước theo các giới thượng lưu, nhưng có nhiên, tại các khu ăn chơi hạ lưu, những điều kiện về an ninh, về vệ sinh đều không có gì bảo đảm cả. Nếu bạn đi sâu vào một ngõ hẻm ở khu vực Cửu-long để mua vé xem một cuốn phim thuộc loại vi phạm thuần phong mỹ tục thì ráo có thể giữa lúc bạn say sưa thường thèm đột nhiên có tiếng hô hoảng lên, rồi máy chiếu phim tắt phứt, khán giả mạnh ai nấy chạy thoát thân..vì lẽ đó là một rạp chiếu bóng lâu thuỷ. Bởi thói quen của nghề nghiệp, một hôm tôi rủ một người bạn đi vào khu vực ciné lậu để thăm thú xem công việc ra sao. Ông bạn tôi là một người rất đạo mạo, di dứng lúc nào cũng khoan thai, chậm rãi, mặt mày lúc nào cũng nghiêm chỉnh và dáng dấp càng thêm vẻ quý phái bởi cặp kính tráng sang trọng. Thoạt đầu, anh ta từ chối, nhưng về sau có vẻ nè nang, nên nhận lời cùng đi với tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên trước nhất là anh ta có vẻ thông thạo quá, từ cách mua vé cho tới cách vào rạp. Thì rốt ráo lúc đang xem phim, bỗng có tiếng hô hoán Cảnh Sát đến: tôi còn đang lóng ta, lóng túng liếc nhìn sang anh bạn tôi thì nhảh như cá, phai nói là nhanh như gió, mới đứng, anh bạn tôi thoáng một cái đã mất đing đi dâng náo rồi. Khi đèn bắt sáng tên thì nhín đi, trông lại thấy chỉ còn mình là người còn lại duy nhất, tôi hốt hoảng cảm cõi chạy ẩn. Khi ra đến đại lộ xong, tôi rảo bước về khách sạn thì lại lung thay! anh bạn khoan thai, đạo mạo của tôi đã có mặt ở đó tự bảo giờ và lại dang k'hoan thai, đạo mạo tiếp chuyện với mấy bậc nữ lưu trang nhã tại phòng khách tiệc của khách sạn. Tôi chép miệng tự nhủ: «quái! không có lẽ ai có bộ giố khoan thai.

là hiện tượng «nữ trọng, nam khinh» chứ không phải như xưa kia «nam trọng, nữ khinh». Sở dĩ như vậy là vì đàn bà, con gái ở Hongkong dề kiếm việc làm, dề kiếm tiền hơn đàn ông, con trai.

Và sinh hoạt ăn chơi của giới hạ lưu cũng diễn ra dồn dập, quyết liệt bội phần...

Thật vậy, cũng như tương lai vô định của thuộc địa Hongkong, giới hạ lưu sở tại dưới như không mấy chú ý đến những viễn ảnh mai hậu xa xôi — do đó, giới trung niết, thanh niên trong thành phần hạ lưu có khuynh hướng hưởng thụ lạc thư hiện tại nên ăn chơi thả dàn về đêm để bù đắp lại những nỗi nhọc nhằn trải thân làm việc ban ngày. Về cách thức ăn chơi thì họ cũng học đòi, bắt chước theo các giới thượng lưu, nhưng có nhiên, tại các khu ăn chơi hạ lưu, những điều kiện về an ninh, về vệ sinh đều không có gì bảo đảm cả. Nếu bạn đi sâu vào một ngõ hẻm ở khu vực Cửu-long để mua vé xem một cuốn phim thuộc loại vi phạm thuần phong mỹ tục thì ráo có thể giữa lúc bạn say sưa thường thèm đột nhiên có tiếng hô hoán Cảnh Sát đến: tôi còn đang lóng ta, lóng túng liếc nhìn sang anh bạn tôi thì nhảh như cá, phai nói là nhanh như gió, mới đứng, anh bạn tôi thoáng một cái đã mất đing đi dâng náo rồi. Khi đèn bắt sáng tên thì nhín đi, trông lại thấy chỉ còn mình là người còn lại duy nhất, tôi hốt hoảng cảm cõi chạy ẩn. Khi ra đến đại lộ xong, tôi rảo bước về khách sạn thì lại lung thay! anh bạn khoan thai, đạo mạo của tôi đã có mặt ở đó tự bảo giờ và lại dang k'hoan thai, đạo mạo tiếp chuyện với mấy bậc nữ lưu trang nhã tại phòng khách tiệc của khách sạn. Tôi chép miệng tự nhủ: «quái! không có lẽ ai có bộ giố khoan thai.

(Xem tiếp trang 69)

VÀI KỶ NIỆM XUÂN

Trong đời
Ngoại - Giao của tôi
● VĨNH THO

Tại nước Sénégal.

Theo lệ nước Sénégal, Ngoại giao đoàn vào chức tân năm Tổng Thống nước ấy ngày ba mươi một tháng Chạp mỗi năm, lúc bốn giờ chiều. Đoàn xe của các Trưởng Nhiệm sứ đều theo một con đường định sẵn để vào dinh vị Quốc thủ.

Vào chiều ngày cuối năm 1965, tôi đang ngồi trên xe của Sứ quán Việt Nam nhìn lá cờ phát phôi trước xe và liên miên nghĩ đến những lá cờ như thế đang tung bay trên các dồn trai hẻo lánh, trên các công sự ở Việt Nam, thì xe bỗng rẽ vào con đường định sẵn, đúng lúc xe của Đại sứ Nga Sô, ở một ngã rẽ chiều cũng đang tiến vào.

Người tài xế bàn xứ của Sứ quán, tên là Seydou See, vốn có tính háo thắng, chẳng bao giờ nhường lối cho ai, mặc dầu chẳng hợp lúc, vot xe lên trước. Thế là xe có cờ Việt Nam đi trước và xe có cờ đỏ thêu búa liềm tiếp sau, tiến vào sân Tổng Thống Phủ, để cùng đồ một lượt trước thềm danh dự.

Việc không thể tránh đã xảy ra, là đại diện Việt Nam và đại diện Nga Sô cùng xuống xe, cùng bước lên mười mấy bậc thềm đá. Lúc bấy giờ khung thế nào ai nhường bước cho ai được nữa. Đại sứ Nga Sô nhìn tôi và tôi nhìn lại, chúng tôi đồng chó chịu vì chẳng ai có thể bắt tay ai. Duy trước mặt đông người, chỉ có thể theo phép lịch sự tối thiểu, cùng gật đầu với nhau mà thôi.

Sau khi vào Đại Sảnh Đường, tất cả Ngoại giao Đoàn đều đứng vào một chỗ, xếp theo thứ tự ngày giờ trình ủy nhiệm thư. Tín cờ hôm ấy vị Đại diện Tòa Thánh Vatican vắng mặt vì ốm nặng, nên tôi lại được Ông Giám đốc Nghị Lễ đưa đứng gần Đại sứ Nga Sô. Sau khi Thủ lãnh Ngoại giao Đoàn đọc chúc từ và Tổng Thống Leopold Senghor đáp từ, các Trưởng Nhiệm sứ lần lượt tiến đến trước mặt Quốc Thủ Sénégal để từng vị chúc hẹn.

Tôi đã bắt chẹp cái nhìn ngạc

nhiên của Tổng Thống Senghor lúc ông ta thấy hai đại diện Việt Nam và Nga Sô đứng cạnh nhau để tỏ lòng chúc đầu năm.

Sau một tiệc bánh rượu chừng nửa tiếng đồng hồ quan khách ra về, mỗi người chờ xe của mình ở ngoài thêm. Vì không có máy phóng thành gác xe nên cứ xe ai đến ngừng ở cuối thêm, là người ấy xuống ngay để khỏi cản trở sự ra về của người khác. Tôi vừa bước lên xe của Sứ quán Việt Nam, thì xe của Nga Sô xích đỗ sau. Tôi không hiểu anh tài xế da đen Seydou See có hẳn học gì với anh tài xế Nga Sô mà cố tình vượt qua mặt một lần nữa chăng, nhưng tình cờ này đã làm cho xe Việt Nam, có xe Nga Sô bám liền theo sau, tiến ra công, chạy một quãng đường dài giữa đám công chúng hiếu kỳ tụ họp ở hai bên lề. Trên một quãng đường gần một cây số, thì xe Việt Nam mới rẽ ra ngã khác, tách rời được cái đuôi đó.

Tôi cảm nực cười, nghĩ đến họa đồ đang bám riết vào dân tộc Việt Nam, và cố tìm hiểu chừng đến khút rẽ nào thì dân tộc ta thoát được cái ám ảnh đó vậy.

Ở nước «anh đào».

Đây là một câu chuyện khác xảy ra tại kinh đô xứ Anh Đào, vào ngày mồng Ba tháng Hai năm 1968, tức là ngày mồng năm Tết Mậu Thân.

Trong khi Sứ quán chưa nhận từ Tuan: Ông một tin tức nào về biển cờ này, thì các báo chí, dài truyền hình và phát thanh địa phương và quốc tế đã loan khích nhiều chi tiết về cuộc tấn công Cộng sản, và gây rất nhiều nghị luận khắp nơi.

Vì phản sự, tôi hôm ấy tôi phải dự một cuộc tiếp tay do Chủ tịch Hạ Viện Nhật tổ chức. Lúc tôi bước vào phòng dài khách, tâm trí tôi đã nặng trĩu vì những lo âu, lại càng tôi tăm hơn vì một cảm giác lạ kỳ. Một số đông quan khách gồm nhiều đại diện ngoại giao, chính phủ, nhân vật trong giới địa phương, đứng gắt dãy và đang trò chuyện ồn ào vui vẻ, thấy tôi tiến đến, bỗng hả thấp giọng nói, rằng hàn tiếng cười.

Sự đổi thay đột ngột thái độ như vậy chỉ có thể xảy ra trong ba trường hợp. Một là để tỏ sự kính trọng đối với một người trưởng thượng. Hai là để tỏ cảm tình trước một người đang chịu một đau khổ hay một tang chế trọng đại. Ba là để tỏ sự hờ hững khinh thị đối với một kẻ kén cỏi hay đang sa chân. Trong một giây phút tôi thoáng

nhận rằng hai lý do sau có lẽ đã gây nên tình trạng ngó ngàng cho tôi.

Thật ra biến cố trầm trọng ở xứ nhà chẳng khác nòi một tang chế và một thống khổ lớn cho bất cứ người Việt-Nam nào, thì những tên khát đều tự nhiên, chẳng ai bảo ai, ngưng tiếng cười giọng nói để tỏ cảm tình với một người thuộc một dân tộc đã quá làm tản lái còn lâm vào một thảm họa mới vô cùng khốc liệt. Nhưng tôi cũng không thể quên rằng trong số những nhân vật trước mặt tôi, có khá nhiều người, do sự suy diễn qua các tin tức, đang nghĩ rằng «nước Việt Nam, như con thuyền bảy lái rơi bời trong phong ba, lần này thật sự chìm đắm. Vận nước đã đến hồi tan rã, thì người đại diện nước ấy còn có danh phận nào nữa để cùng họ bồi bằng lang tạ.»

Bất cứ ai làm đại diện ngoại giao, hẳn đều cảm thấy sâu sắc những phản ứng này. Cảm tình trong giới này, hơn ở trong giới nào khác, chỉ là những cảnh bèo trên mặt sông, kết tự và thẳng trầm theo triều tiên thoái, cao thấp, của dà uy tín và vốn liếng thực lực của đất nước mình vậy.

Riêng đối với người ngoại giao của Việt Nam ta ở hải ngoại, thì cảm giác này mười năm trở lại đây trở thành sắc bén hơn nhiều. Thật vậy không có quốc gia nào chịu nhiều biến động như Việt Nam ta. Hơn bất cứ bùn đồng nghiệp nào khác, nhà ngoại giao Việt Nam luôn luôn vì thời cuộc và tình hình quốc gia, chịu bao nhiêu thử thách nặng nề, đổi đầu với bao nhiêu thái độ mệt mỏi thi đe biến chuyển nhanh chóng. Gia đình, ngoài trường hợp trên, họ còn phải giàn tiếp chịu đựng những ánh hờ hững do các báo chí hoặc các nguồn thông tin quốc tế khắc ghi ra qua sự quảng bá các



tin tức có hại cho uy tín Việt Nam. Nhưng tin tức này một phần rất nhỏ phản ánh đối sự việc đáng tiếc đã xảy ra tại quốc nội, nhưng phần lớn đều phát xuất từ một dụng công «hắc ái» mà chính các báo chí của ta cũng như các phóng viên ban tại Việt-Nam đã vô tình hay hữu ý tiếp tay.

Bất cứ ai quan sát kỹ báo chí quốc tế cũng như báo chí quốc nội cũng phải nhìn nhận rằng họa hoản mới có một đôi giòng nói đến dung cảm của Quân đội, sự hy sinh của dân-chúng Việt-Nam, sự nỗ lực tận tụy của đội ba nhân vật lãnh đạo VN.. hoặc tố cáo những hành động tàn sát khủng bố dã man của người Cộng sản tại miền Nam. Trái lại, những lời làm nhả, những thiên phóng sự đụt gân, những tin tức giả tạo, xuyên tạc từ một lời nói đến sự việc sơ hở bên phía quốc gia, đều được khai-thác triệt để.. làm cho ngoại nhân nào, có nhiều cảm tình với ta, cũng đám ra hoài nghi.

Đối với kè vốn sần có ác ý, hay chỉ có thái độ hoài nghi mà thôi, thì khỏi phải nói rằng họ đã có đủ dấu đe dọa thêm vào lừa hàn học, công kích, đập phá. Cho nên nhà ngoại giao Việt Nam ở hải ngoại phải thu gọn can đảm, có đủ gan lì để ăn mừng sau một thái độ bình tĩnh, hoặc để phản kích trở lại các triển sóng ác cảm từ bốn phương xô đến, hoặc phát khởi từ quốc nội vậy.

Người ta cũng có phản ứng căm cứ để công kích sự khêu khích ở một đối nhiệm sở trên phương diện thông tin hải ngoại. Nhưng cũng nên xét cho công bằng về phượng-tiến hiện hữu rất nghèo nàn của các nhiệm sở và nhất là nên chú ý để tạo nên một quốc sách hầu đối phó với cả một phong trào xuyên tạc và chống đối đang phát triển khắp năm châu, và nhất là cải thiện tình hình chung trong quốc nội thì mới mong phần nào ngăn chặn xuyên tạc và ác ý được vậy.

Trở về câu chuyện tiếp tay trên, tôi nhớ rõ là trong một giây phút, tôi thấy cần phải lao vào nắm lấy sừng trâu đang gầm mình. Tôi đã cố gắng bình thản bắt tay chào mọi người, trao đổi mọi câu thăm hỏi thông thường, làm như không sự gì đáng chú ý. Bỗng một cơ hội vàng xay ra. Viện Giám đốc hàng không dân quốc tế J. J. Press và Ông Ogawa, nhà bình luận báo Japan Times, bỗng hỏi tôi về tình hình biến chuyển mới ở Việt-Nam,

Năm lấy cái sào đòn kè chơi voi, tôi đã thừa dịp cất khai cao tiếng để nói rõ về hành động dã man của người Cộng sản, lợi dụng lè tiết thiêng liêng trong dịp Nguyên đán Việt Nam mà tung gieo khắp nơi tang tóc đồ vở. Dung ý của tôi, dung cao giọng để trình bày đã thành công ngoài mong ước, vì nhiều người ở nhiều nhóm đứng gần ngoanh đầu nghe, tiến đến nhập vào nhóm chúng tôi.

Thế là tôi có một thính đường bắt ngờ để giải bày rõ về bản chất xâm lăng Cộng sản, về những hy sinh của một Dân tộc từ bao năm đau khổ nhưng vẫn cương cường bảo vệ tự do và nếp sống Việt Nam ngàn đời. Mặc dù chưa rõ về diễn biến và chẳng hiểu kết cuộc của thảm họa ở quốc nội, tôi vẫn liệu linh cảm quyết rằng phản ứng hiện tại, qua khỏi bất ngờ hai mươi bốn giờ đầu, đã chứng minh rằng kè xâm lăng lần này đã tham bại cũng như họ sẽ hoàn toàn tham bại. Tiện dịp tôi lớn tiếng kích thích lòng nhân ái của mọi người trong dịp vô số nạn nhân chiến tranh tại Việt Nam quản quai ..

Kết quả cuộc thuyết-trình «bất ngờ» ấy là ngày sau các bản tin của J. J. Press, đăng trên vạn thực chất cuộc biến cố Mậu Thân, và báo Japan Times (tiếp theo là các báo Mainichi, Yomiuri, Asahi...) đều nói rõ về thảm họa của hàng vạn nạn nhân Việt-Nam do biến cố Cộng sản đã gây ra.

Cơ hội hanh hồn trên, cùng với nhiều cuộc vận động đại qui mô khác của Sứ-quán, đã tạo nên một triền sóng viện-trợ, đồ dồn về Việt-Nam. Mọi văn-kỳ còn chứng minh rằng gần một trăm triệu bạc thuộc men, vật thực, áo quần, máy phát điện, xe cứu thương đã được gửi đi và tiếp nhận.

Khi có tình thương

Nhưng kỷ-niệm quý đẹp nhất của Tết Mậu Thân đối với tôi là hình ảnh của Sứ-quán, một khu viên trang trọng ngay từ ngày mồng Năm đã biến thành một công trường. Gần trăm sinh viên, kiều bào cùng với toàn thể nhân viên Sứ-quán ngã áo vén tay để đóng những kiến hàng.

Không ai phân biệt công việc nặng nhọc, đều trở thành những công nhơn làm suốt ngày đêm, từ ngày này qua ngày nay... để kịp xếp đầy những chuyến xe chờ di sân bay, đi huis-cang. Sân bay Tân-sơn-Nhật lúc bấy giờ chưa được sử dụng, nhưng những sân bay quan-sử khác, ở Đà-nẵng, Qui-Nhon, Nha-Trang

đã đón nhận đầu tiên như giao quân, thực phẩm tham mồi hôi và tinh ý của bao nhiêu người đã hy sinh một lè Xuân vì những người sống trong một Xuân tang tóc.

Nhin bao nhiêu thanh-niên, sinh-vien cũng như bao kè có tuổi, coi nhẹ trời giá lạnh, khinh thường tuyết phủ giày, làm việc ngoài trời dày tuyết rơi, như một bộ máy vũ tri, vì tuy các bộ-phận chuyên vận mà tinh lực phát động thì đang chập chờn theo những ánh lửa nhà cháy, soi cảnh đê vở chết chóc tại bên kia đại dương vậy.

Thật chưa có cảnh xuân nào quý đẹp như cảnh tượng ấy tại Sứ-quán ta ở xứ Anh Đào năm ấy.

Trừ kè vô tri, bít cứ người Việt Nam nào nhìn cảnh ấy cũng không khỏi vừa trái lè vừa mỉm cười. Ưa le vì mồm tình thăm thiết đã thu hút mọi cách bức của vị trí và tư tưởng, đã kích thích tội độ mọi tiềm năng.. để tất cả con dân xíu một bản thè dang chảy chữa thương đau của Đất Mẹ. Mỉm cười vì không khí hăng say cũng như cảnh tượng hồn-dộ đã tạo cho Tết Mậu Thân ấy một sắc thái đặc đáo, át hẳn bất cứ hoa xuân hay ánh trăng hương Tết nào khác.

V. T.



★ Tỏ ra minh họa người khác chưa phải là hay. Cái chân giá trị là có thể tỏ rằng hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua.

Tục ngữ Án Độ

★ Sự thành công trên đời là ở trong tay những người năng động sớm.

J. Duzès

★ Một người bạn là một người đã hiểu thấu ta tưởng tận mì vẫn thích ta.

Henri Lauwich

★ Mìng lo sợ thua thi chặng kia nào thắng trận được.

Lamarline.

TIẾNG HÁT

MÙA XUÂN

● TÔ-KIỀU-NGÂN

Tiếng hát mùa-Xuân phải là tiếng hát Hòa-bình. Tiếng hát cần lên và được đón nhận với một tâm trạng phơi phới, thanh thản, không gượng ngùng, e ấp. Trong ánh sáng đèn quach của một phòng trà nào đó, tiếng hát nhẹ sao có chút gì vướng mắc. Cốc rượu uống cạn rồi, bàn hút đã dứt rồi mà sao người ta vẫn vẫn chẳng thấy lòng “thở thổi hàn hoan” giá như phách ngọt, dàn say mèo tưng mường tưng ra cảnh lừa cát, ngời chép; đừng làm tiếng hát với tiếng khóc; tiếng trống kích động với tiếng đàn gầm thì thú biết bao! Tôi ngày nào cũng đọc nhật báo, nghe đài phát thanh, kết hợp các tin tức, phân tích, giải toán để coi thử bao giờ thì có Hòa-bình? Xa vời quá! Cho nên mỗi lần rời trang nhất của tờ báo, lòng lại xót xa thêm. Khối đá đè nặng trên ngực, trong hồn vẫn chưa nhắc bò đi được.

Tôi trông hòa bình cũng như mèn triều người khao khát. Đề được sống yên, sống vui, có đôi cũng chịu nhưng mà hòa bình là sướng rồi. Còn có ngày tháng, hoàn cảnh đề tạo dựng ngày mai, đề thực hiện hoài bảo, đề tiếp tục nhữ gì đang đây, nứa chừng. Riêng tôi, gần nứa rồi rồi, chẳng mong ước chi, chỉ mong có hòa bình đề đi đây, đi đó, ngày tháng rong chơi. Bởi vì đã hai mươi năm nay rồi chưa hề được chơi như ý thích. Có chơi cũng chẳng sung sướng gì. Chơi mà vẫn lo, vẫn bị đe dọa, ám ảnh, vẫn thấy ngợt ngùng, e ngại thì còn thứ ở chỗ nào. Mong ước của tôi thật giàn đì. Chỉ mong có Hòa-bình để di kịp nơi, trong nước, cầm đầu một ban kịch nhỏ di trình diễn qua các xóm làng, thôn ấp; vừa diễn kịch vừa có dịp thăm viếng cảnh sắc của quê hương mình. Nhặng đêm dốt lửa, thấp đèn diễn kịch, ca hát cho bà con coi chơi mà không bán vé. Bà con sẽ nuôi đoàn kịch vài ba bữa, xong ta lại di nơi khác như bọn du ca hay lóp “bô-hê-miêng”. Chỉ di trong nước thôi vì bản thân tôi rất ghét.., xuất ngoại. Hai chữ xuất ngoại ngày xưa nghe thật cảm khái biết bao. Xuất ngoại bây giờ

dời mình vẫn chưa thường thức hết. Hòa bình rồi tôi sẽ di cùng đoàn lữ kịch, mang theo một chiếc máy ghi âm, lưu động qua mọi vùng, mọi chốn để thu thanh tất cả những giọng điệu dân ca của quê hương mình. Chỉ riêng một điệu “Hò ô đập nước” mà để hơn 15 năm nay, tôi không có dịp nào được nghe lại. Ông giọng hò thật lẽ lùng, thật đặc biệt, giọng hò chói với giữa thính không trên ruộng đồng bát ngát. Không biết ai hò, không biết giọng trò xuất phát từ đâu mà cứ nghe vi vút, lanh lanh, bốc cao, ngân dài trường không bao giờ dứt. Nghe “hò ô đập nước” trên ruộng đồng Thừa Thiên, Quảng Trị mới hay là người nghệ sĩ dân gian của ta đâu có cần phải tốt nghiệp một trường âm nhạc nào đó chuyên huấn luyện hát lối Opéra. Những anh, những chị nông dân kia hát không cần micro, không cần khuếch đại thanh điện tử mà giọng hò của họ vẫn vút cao, ngân dài, đạt đến cường độ và trường độ của những tài tử xuất sắc đại nhạc Kịch Tây-phương, qua bao nhiêu năm khổ luyện. Một nam, một nữ trên một chiếc xe đạp nước, một buổi trưa trời xanh và cao. Ruộng đồng mênh mông. Những thửa mạ vừa vươn lên, gọn sóng theo từng đợt gió. Nắng rất vàng, mây rất trắng và giọng hò, ôi... giọng hò, thật khó diễn tả hết cái hay. Hòa bình rồi, mời các bạn theo tôi, chúng ta ra Thừa Thiên, chọn đúng một buổi trưa, như buổi trưa tôi vừa nói để mà nghe tiếng đập nước họ... ô. Tôi chắc các bạn sẽ được dịp thích thú thấy hồn mình bay lên chín tầng mây cao, cuốn theo giọng hát. Xin đừng tìm gấp người hát lùm chùm. Cũng đừng hỏi là ai đã hát? Tiếng hát đó là tiếng hát của trời. Vì bạn đứng nơi này hay di chuyển đến một nơi nào khác, tiếng hát vẫn di theo bạn, vẫn vây quanh bạn, cao vút, lồng lờ.

Sợ rằng mình tưởng tượng quá xa vời mà thực tế không bắt kịp tưởng tượng của mình chăng. Cho nên tôi chỉ thích những “ga Li-ông đèn vàng”, lá rụng trong vườn Lục-xâm, nước chảy dưới cầu Mirabeau; chim kêu trong rừng Boulogne... qua thi ca và tưởng tượng. Như thế thú vị hơn. Và chăng, di Đông, di Tây, khi trở về vẫn thấy nơi “quê hương mình đẹp hơn cả”, như vậy, hè tái là phải di xa!

Quê hương ta còn biết bao cảnh đẹp, tưởng rằng di trọng một



Tranh khô i 1

XUÂN ĐỜI MỚI



Lại còn điệu hát Quan Họ, chỉ một điệu mà còn đến hàng ngàn giọng hát khác nhau. Rồi giọng hát chèo thuyền Quảng Nam, nhạc vũ Tây Sơn ở Bình Định, hát bộ, ro thai, hò bài chòi ở Phú Yên, Cầu; Hò già gạo, mái nhì, mái cây Bình tri Thiền; muôn vạn giọng ca, điệu nhạc mà từ lâu ta chưa rảnh lại hoặc chưa từng nghe đến hao giờ. Muốn nghe, phải đi mới nghe được. Nghe tận gốc, tận ngọn. Ví dụ như muốn nghe điệu Sa mạc, Bóng mạc thì phải đến tận hai làng Sa mạc, Bóng mạc ở ngoài Bắc, nơi xuất xứ của hai điệu hát này. Điệu hát tình tứ, du dương nghe hay quá mà không biết đặt tên gì, bèn lấy ngay tên làng thiền hành lối hát này để đặt tên cho điệu hát. Để biết rằng trai gái làng Sa mạc, Bóng Mạc vốn hát hay có tiếng, đã quyến rũ rất đông khách môt điệu, thầm âm tim đến hai làng này để xin nghe. Họ sẵn sàng hát cho khách nghe, cũng nhận tiền thù lao do khách trao tặng nhưng lại không làm nghề ca hát như giới hát cô đầu ở xóm Khâm Thiên. Nghề chính của họ vẫn là nghề làm ruộng, chăn nuôi. Khi nào có khách muốn nghe hát tim đến, người nhà họ lại chạy ra ngoài để gọi họ về. Họ trở về, rửa mặt mũi, tay chân xong mới ngồi vào chiếu, đàn hát cho khách nghe. Nhỏ vẫn theo đuổi công việc đồng áng, người họ khỏe mạnh, giọng hát thật khoẻ, thật trong, khác với những tài tử cũng hát những đúi này ở xóm Yên Hoa; cuộc sống buông thả, trác táng phần nào đã làm hư giọng hát. Nghĩ như vậy, việc ca hát không phải là một lối mưu sinh mà người nghệ sĩ hào làng Bóng Mạc, Sa mạc quả đã đặt trọng lòng say mê, yêu thích chân thành của họ vào trong tiếng hát. Muốn nghe quan họ phải đến tỉnh Bắc Ninh; muốn thưởng thức hát bộ chính cổ phải ra Bình Định; muốn nghe hò Mai nhì, Mai đầy phải là khách nằm trên một con đò độc, trong đêm trăng, theo đò xuôi về sà hay ra Thế Chí, Phong Lai. Giọng hò của người lái đò trên

phục hồi, thu gop, nuôi dưỡng, phát triển. Những công việc này chỉ thuận lợi khi có Hòa bình.

« Gánh chèo làng Dăng đi qua ngõ »

Mẹ a, thôn Đoài hát tối ray (1)

Tôi thèm được sống trong cảnh hanh binh đó để nghe cô gái nào sức bão tin cùng me rằng có gánh hát chèo sẽ trình diễn đêm nay, ở thôn Đoài. Cô ta sẽ rủ bạn bè đi xem; sẽ có dịp gặp người yêu của mình trong đám khán giả, họ sẽ ngồi gần nhau cùng thồn thức với nỗi oan Thị Kính hay thú vị với tiếng hát của Châu Long nuôi chèo. Cả làng sẽ xôn xao lên và nhà nào cũng ăn cơm cho sớm để cõi đõ ra đình xem hát.

Rồi ra tiếng hát sẽ vươn mình trên ruộng đồng bao la; khắp hang cùng, ngõ hẻm; những hố bom B 52 sẽ biến thành những ao sen và khi hòa bình lập lại rền quê hương; tiếng tình ca sẽ chưa chan, phơi phới. Đó mới chính là Tiếng Hát mùa Xuân.

TÔ KIỀU NGÂN

Cáo lỗi quý bạn đọc.—

Xin chú thích bức hình đăng nơi trang 39 trong bài « Đời điện thảo luận với Bảo Đại » như sau: Từ trái qua phải: Trung Tướng Nguyễn Văn Xuân, Quốc Trưởng Bảo Đại Ông Ngô Ðình Diệm và Ông Trần Văn Lý.



Cung Chúc Tân Xuân

CÔNG - TY
TRƯỜNG - VĂN - BỀN
 VÀ CÁC CON



XA BÔNG
VIETNAM

NHIỀU BỘT
 LÂU HAO
 MAU SẠCH
 ĐỘ TÔN CÔNG

22



XUÂN ĐỜI MỚI

MỘT BÀI CA ÁI - QUỐC

Bài thơ này được truyền tụng phổ biến nhất trong Nhân dân Việt-Nam dưới thời Pháp thuộc đã kích động cao trào cách mạng dân-tộc vùng nỗi dậy chống xâm lăng

Bài ca này đã có sức mạnh maul nhiệm lôi cuốn tinh thần yêu nước phục thù không kém gì bài «Marseillaise» của Roujet de L'Isle mà Napoléon đã từng phải vỗ vai tác giả bản Quốc-thiếc Pháp nói rằng «Bài ca của túc hả có sức mạnh hơn muôn vạn hùng binh».

BÀI CA PHỤC QUỐC

Trong cổ quốc lòng đau khôn xiết,
 Sáu mươi năm Nam Việt làm than !
 Thương thay người mất nhà tan,
 Dưới sông máu chảy trên ngàn xương phoi.
 Thân nô lệ làm tội tờ Pháp
 Biết bao giờ cho thoát cơ hàn ?
 Than ôi ! Nam Việt Giang san,
 Người nhiều đắt ròng kho tang sạch không
 Dân lao khổ đổi hôm rét tối,
 Thuế nặng nề, lai đổi quan tham,
 Cường quyền quen thói dã man,
 Bạc vàng vơ vét, mình làm chúng rơi !
 Đồng bào hỏi : liệu thời đứng dậy,
 Tuốt gươm ra đổi lấy san hô,
 Chém giết giặc, dựng cờ đồ,
 Tự cường, tự tri phỏng như cây ai ?
 Thương qui nhau một mai súng sương
 Quyết một lòng thờ phượng Quốc Gia,
 Nước non vẫn nước non nhà,
 Giang san Hồng Lạc vẫn là giang san.
 Kẻ bắt nghĩa buôn dân bán nước,
 Người tri cao vẫn ước phục thù.
 Góm thay cho đứa thất phu !
 Làm trai chẳng biết phục thù nước non.
 Nước đã mất thân còn khá tiếc ?
 Nhà đã tan phải biết trả hòn.
 Anh hùng nghĩa sĩ danh thơm,
 Sử sanh ghi chép sớm hôm phung thơ.
 Trần-Huag-Đạo thuở xưa giết giặc,
 Triệu, Nhị Trưng quân Bắc cũng gồm
 Lê-Vương khởi nghĩa Lam Sơn,
 Xông tên đột pháo đèn ờn nước nhà.
 Quốc-Dân hỏi ! thân ta phải liệu,
 Cố học hành, lánh rượu xa chè,
 Thuốc phiện thứ ấy mới ghê !
 Rõ ràng thuốc độc đe mê hai người.
 Tỉnh giấc dậy, kéo đời ngắn ngủi.
 Cố bước lên kéo túi Tiên Rồng,
 Đồng-tâm hiệp lực thành công.
 Thương nhau phải nhớ non sông nòi Vàng,

Trai anh hùng phơi gan chiến địa,
 Gái trung trinh kết nghĩa tao khang.

Cùng nhau giết giống tham tàn,
 Duỗi xa bờ cỏi, sửa sang biển thùy,

Dụng Dân-chủ đương uy Châu Á

Đem tự-do và cả trời Nam,

Cuộc đời mở hội doanh hoán,

Việt-Nam Dân-Quốc giang san thái bình.

Lừng lẫy tiếng dân vinh quốc thái,

Đem máu đào đổi lại phản minh.

Mấy lời nhẫn nhủ định ninh :

Làm người phải biết nhục vinh ở đời.

Quốc dân hỏi ! Nay thời đã đến,

Đem súng đồng cung kiếm trả

Chí trời thề với san hô ;

Quyết lòng nợ nước thù nhà trả xong !

Quân tàn bạo còn dơng chí nũa ?

Mà «Đè-Huè» với tựa ở người ?

Não ai xót giống thương nòi ?

Đồng tâm nỗ súng ta đổi giang san.

Dụng Độc-lập vẻ vang biết mấy ?

Cỏi Á đông vùng vắng Việt-Nam,

Chờ cho da Trắng đê Vàng,

Nghìn năm tiếng đê muôn vạn xáu xa.

Kia Xiêm, Nhật, Trung-Hoa trước mắt,

Chi anh hùng chiếm đoạt Tây-phương,

Noi gương mày nước hùng cường.

Dụng cờ khởi nghĩa khỏi đường lao lung.

Đồng bào hỏi ! Thủ trắng cho xiết,

Ma-Lac-Kha còn biết phục thù, (1)

Si-Ri dân chẳng phải ngu, (2)

Đem hòn máu đỏ đền bù nước non,

Người như thế, ta còn ngủ mãi !

Cố gắng lên, thắng bại là thường,

Anh hùng hào kiệt bốn phương,

Cùng nhau ta quyết mở đường can qua

Chờ có sự sực ta yếu mạnh,

Đã có ngoài Cách mệnh giúp công,

Chỉ chờ nội ứng là xong.

Anh em xum họp, súng đồng ngoài cho..

Đồng bào ta ! chờ chờ cùng đợi !

Đắt dìu nhau bước tới vắn minh,

Xa xôi bay tỏ chút tình.

Chúc cho Nam Việt hiền vinh đời đời !

NGUYỄN-CẨM-KHÔN

MAI-LÂM sao lục

Trích báo Phục Quốc số 1

xuất bản tháng 9-1926 tại Paris

(1) Ma-Lac-Kha : Maroc có nhà cách mạng AbdEl-Krim nổi dậy chống Pháp ở Quận Riff.

(2) Si.Ri : Syrie cũng nổi dậy giành độc-lập.

TÔI VIẾT BÁO VỚI ÔNG TRẦN-VĂN-ÂN

★ TẾ-XUYÊN

Tôi không bao giờ quên thân hình vững chắc của ông mỗi khi từ từ thất ông xuống tòa soạn, sau khi đi qua phòng máy, phòng sáp chử. Tất cả cơ sở của báo *Đời Mới* được thiết lập ngay tại tư thất của ông Trần Văn Ân, một tòa nhà lầu có đất trống khá rộng rãi, ở đường Trần Hưng Đạo.

Nhin thấy thân hình vững chắc của ông tiến tới với một sức xung động tràn trề của tuổi trẻ, người ta có cảm tưởng thấy một "chàng già dẫu" xông pha nơi trường đấu. Năm ấy là năm 1952, ông mới chừng trên 50 tuổi, cái tuổi được coi là "già" với người Việt Nam, nhưng với người ngoại quốc thì mới là tuổi bắt đầu chín chắn đê gánh lấy những trọng trách trên đời.

Ông Trần Văn Ân bắt đầu mắt ngày của ông bằng sự dòn ngó đến tờ *Đời Mới* một lúc, có khi một hai giờ, trước khi lên xe hơi "Familial" thực tiễn mà tự tay ông cầm lái, đi tiếp xúc với bên ngoài. Tại nà in ông vốn vâ hồi thăm công việc tiến hành đã đến đâu, khi thoáng thấy một người công nhân có vẻ mặt buồn bã là ông hỏi thăm để biết lý do: ông muốn tỏ ra một "ông chủ" quan tâm đến công nhân. Vào đến tòa soạn, ông cũng vui vẻ hỏi thăm "xã giao" người này, người khác.

Mong ước một cơ sở văn hóa quy mô.

Cao vọng của ông Trần Văn Ân lúc ấy là xây dựng một cơ sở văn hóa đại quy mô, phát huy văn hóa dân tộc, xuất bản một tuần báo xứng đáng đúng bên những tờ Newsweek, Time, L'Express. Ông không quản tốn kém, bỏ tiền ra mua máy in, mua chữ để chỉ in đúng có một tờ *Đời Mới*, trong khi các tờ tuần báo khác đi in thuê, phó thác tờ báo vào tay ông chủ nhà in vốn là người quan tâm đến số lời hơn là về mỹ quan của tờ báo.

Muốn có một bộ biên tập hùng hậu, ông cũng cố gắng quy tụ một số đồng anh em kỹ giả, văn nghệ

sĩ, trẻ có, già cù, để cho tờ *Đời Mới* có đủ màu sắc từ trẻ con, Bên cạnh Nguyễn Đức Quỳnh, một yếu nhơn của nhóm "Hàn Thuỷ Tiên" 35 năm trước ở Hanoi, từng lãnh đạo cơ cấu văn hóa ở Liên khu III thời kháng chiến, ông Trần Văn Ân không ngăn ngại gì sắp hàng một văn nghệ sĩ còn trẻ măng, thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp, chỉ có bầu máu nóng của tuổi trẻ hăng say.

Tôi đã từng tỏ ý bất mãn với ông Trần Văn Ân về sự cố gắng dùng hồn ấy mà tôi cho rằng không thể đưa đến kết quả tươi tốt gì được. Tôi thú thật, muốn *Đời Mới* là một *Nam Phong* hiện đại, Nhưng ông Trần Văn Ân đã cố thuyết phục tôi, lôi kéo tôi về quan điểm của ông là dung hòa hai thế hệ cũ và mới để phát huy một cái gì toàn thiện, toàn mỹ.

Tôi còn phải dự vào các cuộc tham luận văn hóa hàng tuần mà báo *Đời Mới* tổ chức tại nhà báo. Trong các cuộc nhom họp ấy có những bạn trẻ hăng say tranh biện với các bạn đã trọng tuồi, như giáo sư giảng bài cho học trò. Ông Trần



Ô. Trần-Văn-Ân
Lúc làm báo *Đời Mới*

văn Ân vui vẻ chấp nhận hết. Ông có đủ kiên nhẫn để "chịu đựng" những quan điểm văn hóa trẻ trung, va chạm "chan chát" vào những ý kiến dị đồng của các bạn "già" hay gọi là "già".

Nhưng sau này, tôi thấy chủ trương dung hòa của ông là đúng. Tiếp xúc với các văn nghệ sĩ trẻ trong một vài tờ báo khác, tôi nhận thấy họ có cái hay riêng biệt của tuổi họ, đáng được nâng đỡ, để khai triển đến chỗ chân, thiện, mỹ.

Thấy tôi "ôm đòn" quá nhiều trong tờ báo, — vì tôi không hăng hái tiếp nhận những bài của người khác khi thấy còn khiếm khuyết — ông Trần Văn Ân luôn luôn nhắc tôi nên làm ít bớt, để cho khỏe trí mới sáng tác được cái hay, cái đẹp;

(Xem tiếp trang 51).

ông muốn để chỗ cho những cây bút trẻ trung, đang vươn lên.

"Anh như cần cỗi rồi, vẫn của anh khô khan. Anh nên làm cỗ vấn cho tuổi trẻ thi hơ. Anh đừng nên viết nhiều" Tôi nhớ mãi lời khuyên cáo châm thành ấy của ông Trần Văn Ân khi tôi làm tổng thư ký tòa soạn báo *Đời Mới*.

Năng suất dồi dào của ông Ân

Nhưng lúc ấy, ông Trần Văn Ân quên rằng ông cũng không chịu "viết ít" như lời ông khuyên tôi. Bé xã luận, ông đã dẫn lanh đà dành rồi, ông còn viết "phim" trong tờ báo và những mục "Sông Đáng Sông" — "Lấy Mát Người Nay Xét Việc Người Xưa"… ông "bao sỉn" hết. Và ông đã thành công trong các mục ông viết. Những bài "Sông Đáng Sông" đưa ra một triết lý sống thực tiễn, sống đặc lực mà không hề thấp dòi sống, đã được một đoàn thể họ đem ra "mổ xẻ" trong các buổi nhóm "học tập".

Một điều lạ kỳ mà chắc nhiều bạn không dè là ông Trần Văn Ân — con người chính trị — còn viết cả tiểu thuyết nữa. *Truyện dài Cây Kiềng vàng* đăng trong *Đời Mới* đã làm ngạc nhiên Thụy An, một cây bút từng viết truyện ngắn, truyện dài hồi đó. Và Thụy An đã phải thốt ra một lời phê bình với tôi: "Tôi những phong tục, tập quán miền Nam, tác giả Cây Kiềng Vàng còn thành công hơn cả Hồ Biểu Chánh vì ông Ân có một lối văn sống động, tươi sáng."

Năng suất của Trần Văn Ân trong *Đời Mới* thật là phong phú. Có lẽ ông sẵn sức khoẻ dồi dào hơn tôi và ông là một người xung động (Dynamique) nên mỗi tuần có thể viết đến năm, sáu bài.

Ông Trần Văn Ân còn viết sách nữa.

Trong phạm vi báo, ngoài tuần báo *Đời Mới* là một cơ quan văn hóa, ông còn xuất bản tờ nhật báo *Dân Mới* giao cho tôi bút quyền.

Đây là một thất bại lớn của ông Khi bình bút tờ báo ấy, tôi quan niệm một tờ nhật báo dân thân vào một hoàn cảnh phức tạp lúc bấy giờ, phải tạm chiếm thị hiếu của độc giả để xây dựng một chỗ đứng vững vàng đà, rồi sẽ hưng dân độc giả sau. Nhưng ông Trần Văn Ân "mơ mộng" một tờ báo đứng dân mà những ý kiến, tư tưởng sẽ có tiếng dội trong dư luận quốc nội và cả ở ngoại quốc nữa.

(Xem tiếp trang 51).

BÀI

CA

MỚI



★ CHÍNH VĂN TRƯ VŨ

có nghe gì không em
sáng nay
mặt trời cười hắng môi hắng mắt
chim sơn ca hót giữa tim người
cô nghe gì không em
giữa không trung
gió reo vui rất lạ
suối mùa xuân rót mật vào đời
cô nghe gì không em
dưới mỗi bước chân cỏ non êm ám
nở đẹp từng bông hoa
binh yên về trong mắt
đóa hồng này anh trang trọng trao em
cô nghe gì không em
biển cả ngát bài ca sóng nước
hai triều âm vần cuộn chảy âm thầm
làm sao không yêu được
loài người đẹp cao
làm sao không yêu được
mặt đất này
bầu trời này
chất đầy hoa bướm trăng sao
cô nghe gì không em
ánh mắt
giọt sương mai thành thót điệu mặt trời
con chim nhỏ kiềng chân nghiêng tiếng hót
lời ca vui nhộn hoắt đường tên
cô nghe gì không em
nụ cười
(ở những lời chị thỏ thỏ rất chim)
đứa em thơ vui ngủ
môi má thơm tho mùi hạnh phúc đơn sơ
cô nghe gì không em
lời nhung tor người chị
nước mắt đầy trong những buồm sinh ly
bảy giờ bình yên ngồi hóng tóc
bên giòng sông nước lặng lẽ xuôi giòng
cô nghe gì không em
tiếng dỗng hắng người cha
trong đêm khuya
tư bờ vắng lặng
tiếng đơn sơ mà ấm cúng chan hòa
cô nghe gì không em
tiếng dép me êm êm
ben đèn con mờ tỏ
nhо nhо bàn tay
trong đêm
canh chừng giấc ngủ cho em

có nghe gì không em
tiếng ru hời bà ngoại
võng buồn đong đưa
« chiều chiều lại nhớ chiều chiều »
cô nghe gì không em
tiếng mối đỗ siêng năng
trong ngôi nhà nhỏ xinh xinh
những trưa
những tối
yên lành
cô nghe gì không em
cây ngoài vườn lọc non trầy lá
đóa hồng đóa huệ rực rõ trình nguyên
còn sóc chuyền vui cảnh cao cảnh thấp
chiếc bướm đùa chơi cảnh thăm xôn xao
cô nghe gì không em
ngoài đồng
trăng treo
lúa reo vui bát ngát
đồng cạn đồng sâu tiếng hát ấm no
« hò ơi, hò hởi khoan hò
ruộng ta ta cấy ta cày cho ta
đêm ngày sản xuất tham gia
góp bàn tay dựng lại nhà Việt Nam »
cô nghe gì không em
tiếng reo từ ngàn xưa
vang vang
trong từng trang sách sử
văn hiến bốn nghìn năm
châu Lạc con Hồng
nhờ gì không
nghe gì không
Bach Dắng nỗi sóng
lửa dại Thăng Long
tiếng « Sát Đát » tanほn Mong Cồ
động Quang Trung vỡ mặt quân Thanh
cô nghe gì không em
lửa hồng Nhật Tảo
bụi mờ Việt Bắc
sông Lô nỗi sóng chào sông Hát
Yên Thế, Ba Tơ nhớ Tháp Mười
cô nghe gì không em
tiếng chào mừng của những mẹ, những chị
sắn khoai
— chào các em
chào các con
những chiến sĩ oai hùng Việt Nam

(Xem tiếp trang 49)



SINH HOẠT CA NHẠC NĂM QUA

★ HÒ THANH ÂM

Những hiện tượng

Nhìn chung sinh hoạt ca nhạc trong năm qua về các mặt sáng tác, xuất bản, trình diễn, chúng ta nhận thấy nổi bật nhiều hiện tượng khá đặc biệt. Trước hết là sự « trốn chạy » của người viết nhạc. Đa số trốn chạy thực tại, lánh mình vào thế giới tình yêu, do thế 99 phần trăm nhạc hiện nay là nhạc tình.

Từ đài phát thanh, từ màn ảnh nhỏ, trên cửa miệng, trong các phòng trà, quán rượu, ngõ ngách, đến cả các tiệm dòm, đâu đâu cũng tràn ngập nhạc tình. Tình đang dở, chia ly, nghìn trùng xa cách, dừng bờ em, em đi lấy chồng, anh đi lính, yêu nhau, phụ nhau, sang ngang v.v... những tiếng thở than ngàn đời được nhắc lại hằng ngày, hằng giờ bằng nét nhạc « éo » thê, chán chường, rời rã. Nhạc tình tiền chiến được phục hồi, được in lại, cộng với nhạc tình « thời trang » đã tràn ngập thị trường ca nhạc khiến cho những bài hát dân tộc, đấu tranh không có chỗ đứng, bị lấn át một cách thảm thương.

Nhạc chiến đấu nguy trang

Nếu có một bài nhạc trong đó có nhạc tờ: người lính chiến, Loba chau, biến cương, ba lô, tiền tuyến thì chưa hẳn đó là một bài hát chiến đấu. Người ta đã lợi dụng lính để viết nhạc tình vì thực chất các ca khúc đó, thường làm theo nhịp boléro chậm, đều nỗi lên tiếng nói của người trai phải đi lính xa người yêu, nhớ thương, sầu muộn, thay thế về cuộc sống phong sương của mình và bài nào cũng gọi lên nỗi mong ước được trở về để « chứng minh đẹp đẽ » yêu nhau trọn đời, dừng xa cách nữa.

Nhờ lời lăng xê này, có bài hát in ra đã bán tới con số 200.000 bản và nhà xuất bản thu vào bạc triệu. Đời sống các nhạc sĩ trong hàng ngũ nhạc phiệt tha hồ lèn hương. Nhiều người đã sắm Toyota, Da-sun, mua nhà...

Nhạc sĩ trẻ, nhạc sĩ già...

Những nhạc sĩ tên tuổi, dừng đắn hẫu như không còn sáng tác

gi nữa. Hoặc họ có sáng tác nhưng không dám in ra vì không cạnh tranh được với giới đàn em vốn có phuơng tiện lảng xê, chịu khó chạy đẽ quảng cáo bài bản của mình.

Những Dương Thiệu Tước, Thẩm Oanh, Hùng Lân, Lê Thương v.v... hầu như không có bài nào mới xuất bản trong năm qua.

Dương Thiệu Tước đi dây đàn, Thẩm Oanh làm cho dài phát thanh, Hùng Lân thỉnh thoảng lên Tivi giải thích dân nhạc, Lê Thương bận rộn với công việc của Trung Tâm Học Liệu. Văn Giảng từ Huế vào Sài-gòn đang cố « hòa thản », đổi tên để viết nhạc thời trang, nhưng xem chừng không địch lại được với số đàn em « hận s nh kia úy ».

Duy nhất chỉ một mình lão tướng Phạm Duy là còn « chiến đấu » và chịu khó sáng tác ; trình diễn và bán bài,

Tuyển tập nhạc tình

Một hiện tượng mới là nhạc tình in thành tập xuất bản rất nhiều trong năm qua và bán kha chạy. Mở đầu là Trịnh Công Sơn rồi đến Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Trần Tử Thiêng, Lê Uyên và Phương, Phạm Duy, Phạm Dinh Cường v.v... Các nhạc tập này thường mang những cái tên rất mực trót át như « Trên ngọn tinh sầu » Tình đầu, Tình định yêu

Nhạc phiệt

Nếu có quân phiệt, học phiệt thi cũng có... nhạc phiệt. Đó là tổ chức câu kết giữa các tay lái nhạc gồm các chủ xuất bản, chủ hãng đĩa với các đài phát thanh, truyền hình và một số nhạc sĩ mầm non, dừng ra đền khêu thi trường. Nhạc sĩ phải viết theo « com mang » của chủ hãng đĩa và nhà xuất bản.

Các tay lái nhạc này tung tiền ra nhờ các đài phát thanh, truyền hình, lảng xê những bài hát mà họ sản xuất. Hát đi, hát lại, quảng cáo mãi tất phải « ăn ».

Nhờ lời lăng xê này, có bài hát in ra đã bán tới con số 200.000 bản và nhà xuất bản thu vào bạc triệu. Đời sống các nhạc sĩ trong hàng ngũ nhạc phiệt tha hồ lèn hương. Nhiều người đã sắm Toyota, Da-sun, mua nhà...

Nhạc sĩ trẻ, nhạc sĩ già...

Những nhạc sĩ tên tuổi, dừng đắn hẫu như không còn sáng tác

đương, Bài ngọt ca tình yêu, Giọt lệ cho tình ta v.v...

Thấy bán được, một số các nhà xuất bản khác cũng nhảy vào in nhạc tập. Họ mua lại hoặc lấy đại các bài ca tiền chiến, nhờ một nhạc sĩ nào đó viết một cái tự giới thiệu, in offset, và phát hành. Bản đứt 10.000 tập cho một nút phát hành, chỉ lấy 50% giá bán họ có thể thu vào lối 800.000đ tiền lời. Làm ăn dễ nên đã có những nhà thơ không đọc được nốt nhạc cũng dì vay tiền, đứng ra in nhạc tập. Ví nhà văn tham dự vào công việc này bằng cách viết bài, viết tựa tái tụng. Rốt cuộc vì chuyên về Thơ, văn mà không rành nhạc nên bài nhạc tiền chiến in ra đã sai rất nhiều chỗ so với nguyên tác.

Những giọng hát mới.

Những giọng hát mới gây được cảm tình của người nghe trong những ngày gần đây là giọng hát Anh Khoa (thuộc nhóm Jo Marcel) giọng hát sỹ Phú (trong nhóm nhạc chủ đề) gần đây Nguyễn Đình Toàn vừa phát hiện thêm một giọng hát khá đặc biệt đó là giọng của nữ ca sỹ Thiên Thu, một giọng hát tri thức lồng từ, da n mè, hy vọng thay được chở Khánh Ly. Ngoài ra những giọng ca vàng (biển giọng hát thành dày chuyền, kim cương) đang ngự trị trên ngòi thanh âm vẫn là các giọng Trái Thành, Khánh Ly, Lê Thu.

Về phía nữ, giọng ca nổi nhất trong năm Con Chó là giọng ca của Thành Lan — Về giới bình dân thì có Phương Hồng Quế.

Làm vừa lòng giới trung lưu, các cô bán bar, các em « Liên tử » và bọn con nit thi có cặp Hùng Cường — Mai Lê Huyền.

Những Văn Sơn, Thúy Dung, hay Kiều Loan hát nhạc giật, tức nhạc kích động, không bị dính với « Thần tượng ma ri » sến Hùng Cường Mai Lê Huyền. Cho nên, đến nay, cặp này vẫn hái ra tiền và thịnh giả hàng sang vẫn thường xuyên bị khóc tai và đỏ mặt mỗi khi họ xuất hiện.

Tóm lại, sinh hoạt ca nhạc của năm qua thật ồn ào, rầm rộ, xô bồ. Số lượng xuất bản thật hùng hậu nhưng hầu như không có bài nào nghe được, trừ một số rất ít nhạc tình của Phạm Dinh Chương sau bao nhiêu năm im hơi, lặng tiếng hoặc những sáng tác của Lê Uyên và Phương.



4 NGƯỜI NHẬT LÊN TỚI ĐỈNH EVEREST

KATMANDU.— 4 hội viên trong nhóm 22 người của đoàn thám hiểm 100 của Nhật Bản đã chính phục được núi Everest nhưng sự thành công đến sau khi hai người bị bỏ mang.

Hàng thứ Hai, Teruo Matsura, 35 tuổi, một phó chủ tịch công ty và Naomu Uemura, 28 tuổi, một văn sĩ, đã trở thành những người Nhật đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi Everest.

Ngày sau đó, 12.5. Katsutoshi Hirabayashi, 35 tuổi đã lên tới đỉnh núi Everest cùng với một Người Nepal dẫn đường lên cho Teruo...

Hai người Nhật lên trước đã đặt bức ảnh của bùn đồng đội là Kiojoshi Narita, 28 tuổi chết vì căn bệnh tim bắc ngỏ trên núi hôm 21 tháng Tư. Cũng trong tháng qua một người dân đường cho đoàn thám hiểm đã thiệt mạng vì té núi,

MỘT MẪU HỒ SƠ VĂN HÓA VIỆT-NAM

VĂN ĐỀ TẠM GIÁO

★ Tham luận của TAM-ÍCH

« Tam giáo đồng nguyên » là một thành ngữ gồm có bốn chữ — bốn tiếng. Nó không chứa một ý tưởng hồn hoai, nhưng nó chứa một ý niệm: cái ý niệm ấy quan trọng một cách đặc biệt, vì phải kể như là hình như tất cả hai ba ngàn năm « văn hóa tri thức » cổ truyền Á đông, trong đó có văn hóa của đất nước Việt nam yêu dấu của chúng ta, đều xây đắp trên ý niệm then chốt ấy. Nói một cách khác: tưởng chừng như nếu « tam giáo » mà « k hông đồng nguyên » hay không có tam giáo đồng nguyên, thì cả nền văn hóa và cả nền văn minh Việt nam chúng ta mất thẳng Nói một cách khác: không có.

Lại nói một cách khác nữa: nhờ có đồng nguyên tính ấy mà dân tộc Việt nam trưởng thành và « có mặt » — không thi « mất mặt », mất mặt vì lèch lạc, mèo mó, nghiêng chéch đi. Nói khác đi: mọi rợ man di nua kia!

Thật vậy sao? vậy hãy xin giới-thuyết.

Có lẽ chúng ta không cần tìm hiểu coi thành ngữ « tam-giáo đồng nguyên » phát sinh từ bao giờ trong ngôn-nghĩ-sử Việt-nam — hay ngôn-nghĩ-sử Á-dong hay Trung-hoa. Nói thế là vì xưa kia Tàu sao thi ta vậy: hoặc nó có ở Tàu trước, có ở ta sau; hoặc có cả hai, cùng một lúc. Chỉ biết rằng khi Nho Phật Lão chém chệ cùng có mặt, cùng dựng dung-lượng triết-học làm nền móng cho nếp suy-tư dân tộc Việt-nam, thì người ta đặt vấn-de « đồng nguyên tính ». Nói vậy, vì Nho và Lão thi phát sinh từ đời Xuân-thu bên Tàu, và còn bên ta, thì hãy tạm cho tạm mà thôi — rằng đến Sĩ-Nhiếp thi nó qua ta một cách có hệ thống. Còn Phật thi qua Á-dong từ đời nhà Tần: phu-tử Khổng Khâu có nói tới Phật-giáo thi cũng chỉ như nói một chuyện. Ngài nghe nói mang mảng và khi qua bên Tàu vào buổi đầu, lẽ có nhiên là Phật mang hai ba tinh chất: một là nó qua dưới hình-thức những nǎu huyền-thoại — gần như huyền-thoại mè tín — rồi lần lần trên phương-diện tri thức nó mới được hệ-thống-hóa và cái « đồng số » —

Kính anh Trần Văn An.

Tôi có ăn tượng rằng hiện nay văn đề văn hóa đã trở nên một văn đề ám ảnh: tưởng chừng như có hòa bình hay không có hòa bình, trước hòa bình hay ngay sau hòa bình — nếu có — chỉ có văn đề ấy thôi. Nói khác đi: nó là văn đề căn bản, văn đề....sinh tử của dân tộc. Nói khác đi nữa: hoặc là nó lên cao vun vút, hoặc nó sụt sụt dẹp đến mức làm cho « thề diện » — là bộ mặt ấy — trở nên lem luốc — không ra mắt con người Việt Nam nữa! Nó ám ảnh người trong chính giới như Trần Văn An đã hơn một lần nói ra, cho đến lúc đầu dài tóc trắng cũng vẫn bị ám ảnh và vẫn nói. Nó ám ảnh một người học trò đệ nhất cấp ý thức được vai trò lịch sử của học trò. Nó ám ảnh sinh viên. Nó ám ảnh cả người công nhân. Nó không trừ ai.

Vì nó, người ta nghĩ rằng người ta sẽ ra con người, hay nó làm con người bắt thành nhân dạng. Cũng là dân tộc da vàng với nhau và có văn hóa dân tộc và dân tộc tinh, lang bang đi qua Âu Mỹ, thiên hạ trưởng minh là người....Nhật bồn, còn là...may — chỉ sợ họ tưởng minh là một rõ nam man nào đó, ấy mới là chết!

Phải thế không anh?

Anh có ý muốn tôi viết về văn hóa cho báo Đời Mới. Thưa anh, đây là chuyện vắng lời.

Nhưng, thi đã dành là văn hóa! Nhưng văn hóa gì, thế nào, ra sao? Tôi xin đề nghị bỏ nghĩa rộng và lấy nghĩa quán lè, cái nghĩa phổ thông nhất, cái nghĩa không làm rắc rối cho ai, không làm gây lộn, có lẽ khỏi jảm ứng Tân Đà lén án chém ông Phan Khôi mà cũng có thể giúp anh Thiếu Sơn tha thứ cho Phạm Quỳnh.

Văn hóa vốn là sinh hoạt kia! Văn hóa vốn thúc đẩy cho mứ sinh hoạt cơ thể và tinh thần cao lên kia! Nhưng nghĩa quán lè và nghĩa phổ biến của nó là lồng số sản phẩm tri thức (somme intellectuelle) trong có văn nghệ.

Ấy thế là chuyện phải xảy ra đã xảy ra: một mặt thi Nho Phật Lão lên thảm xanh, còn một mặt thi Gide, Sartre, Heidegger, Hemingway, Henry Miller chẳng hạn lên bàn giải phẫu.

Thưa anh,

Chưa có thể hệ nào có can đảm dựng văn hóa trên con số không. Người ta phải dựng văn hóa sắp có lén trên nền móng văn hóa đã có và đương có. Nói như một nhà học giả Trung-hoa cận đại rằng « Không giáo nghiêm phản chí học » là nói hơi lão; mà nghĩ như vua Tự Đức nghĩ rằng chỉ nói Rồng nói Tiên là văn minh, còn ngữ đại cháu và ngữ đại dương là...mọi, thi lại là gán « bát sách » mà kết quả là gây tai họa lớn — tai họa chồng lén tai họa, chát lén tai họa — chồng chát tai họa! Tai họa chồng chát!

★

Thôi thì, một sự tinh cờ lịch sử đã định vị trí cho dân tộc Việt Nam chúng ta ở chỗ đó, vào buổi đó, sống nơi nọ nơi kia, trên diện tích quốc tế, thi chuyện gì cũng đã thành « thế chiến quốc, thế xuân thu »!

Đành là mình làm lúg văn hóa cho mình vậy: Xây dựng, phá phách, cắn nhắc, cắt cho ngắn, nối cho dài, cộng trú và nhán chia....Nói khác đi: đưa Nho, Lão, Phật, Mạc lên thảm xanh, mời Bách già chư tử lên bàn giải phẫu, kinh xin các thánh hiền áu mực côn hiện đại ra vành móng ngựa của lịch sử Việt Nam chúng tôi.

Nghĩa là lập hồ sơ — một tập hồ sơ. Một tập hồ sơ dày cộm cộm, gồm có rất nhiều tờ, nhiều mảnh hồ sơ văn hóa.

Rồi may ra sẽ có một bức tranh hiền mèo ngồi ở giữa và trên cao pháp định, quyết định.

Còn không nữa, thi cả dân tộc chúng ta, họ sẽ tự họ, họ quyết định nói một lời để xác định.

Phải thế không anh?

Việc của tôi, là làm một trong muôn;
Và tôi bắt đầu — cho riêng tôi — ở văn đề « Tam-giáo đồng nguyên ».

Trân trọng,
TAM-ÍCH

của Phật-giáo mới được duy-lý-hóa để mà đem ra truyền-bá trong tri-thức-giới; hai là, đã như vậy, nó phải chen chân trong giới binh-dân trước; ba là — điều này « chết súc » quan trọng —, tôi nhớ rõ ràng rằng trong bộ « Luận ngữ » thấy Chu-tử « chông » nó, không thừa-niệm nó — hoặc là chưa hiểu nó cho rõ ràng, hoặc là sợ nó « dán » vị-trí của Nho Lão; cho mãi đến Hán-Dũ thi sự công-kích mới hơi mang kích-thước hệ-thống hồn hoai.

Lịch-sử sự tiến-hóa và trưởng thành của một hệ-thống tôn-giáo hay triết-học thần-bi (philosophie mystique) — vượt biên-giới ra « ngoại-quốc », đều gần gần là theo hành-trình ấy, trước khi trở nên một hệ-thống có kích-thước, có bề rộng, có bể cao, có bể sâu.

Nhưng trước hết, chúng tôi xin « giới thuyết » đã. Một danh-từ hay một thành-ngữ — nhất là một thành ngữ quan trọng vào cõi ấy — đều chứa một « ý niệm », như tôi đã xin thưa. Mà « ý niệm » ấy khi ra đời, khi này nở, khi chiếm vị trí trong ngôn ngữ sẽ phải tương-đương và ăn khớp với một nhân-dạo, Phật dạy từ bi. Ba cái « giáo » đều dạy làm điều thiện, « tránh điều ác », cho nên gọi là « tam-giáo đồng nguyên »

phát-sinh từ Ấn-độ, từ bốn chân lý (cũng như « existentiaux » của Heidegger) của thái tử « Tất-Đạt-Ta » từ chất « chờ-dị-mộng » (thì cũng là « hormone » chứ sao!) của bộ óc thần tinh của con người sống trên gầm vóc mà chỉ vi từ-bi thương người (cũng như chúa Jésus) mà bỏ lầu vàng điện ngọc ra đi. Nói khác đi: Phật phát-sinh từ Ấn-độ, Phật giáo eօ qua được Tàu cũng khá vất vả: núi Tây-Tạng và núi Hy-mã dẽ gi mà leo : vất vả leo cho lên được rừng cao, núi cao đến cho được Trung-quốc, cái số tinh-hoa yếu-tinh rơi rụng rụng đọc đường vướng vào những đặc-tính của những dân-tộc riêng từ chúa bước đi của nó, cũng mất cũng lạc đi nhiều!

Công thầy Huyền-Trang quả là công núi Thái-sơn!

Trước hết chúng ta hẳn gặt di cái nghĩa « nguyên » là gốc chôn nhau cát rốn! ng ia là gốc địa-ly.

Tinh-thần luân-lý?

Hay « nguyên » là tinh-thần luân-lý?

Nho thương người, Lão dạy nhân-dạo, Phật dạy từ bi. Ba cái « giáo » đều dạy làm điều thiện, « tránh điều ác », cho nên gọi là « tam-giáo đồng nguyên »

Ấy là ép!

Ép vì đó là: chuyện dĩ-nhiên, Nếu mãi đến thế kỷ thứ mười bảy Thiên-chúa-giáo mới qua Việt-nam nếu « nguyên » là tinh-thần bác-ái một chút, thi chỉ là chuyện bảy đất; mà xa hẵn thực-tại, thi đó chỉ là chuyện gán ép nghĩa cho danh-từ để cho một số người hay một giai cấp lợi-dụng về quyền-tội.

Rắc rối chỉ là ở hai chữ « đồng » và chữ « nguyên ». Còn tam-giáo thi nhất-định là Nho-Phật-Lão rồi! « Đồng » là « cùng »: « cùng » đây là cùng một tinh chất, cùng một giá-tri, bình-đẳng, đồng-đẳng, nói rộng ra là cùng một « bọc mèo » sinh ra...Còn...

« Nguyên » là gì?

« Nguyên » là nguồn gốc, là tinh thần, là « yếu-lý » căn-bản nhất, là « yếu-lý » then chốt. Nói khác đi: là bản-thể, yếu-tinh bè nào cũng có thể dùng chữ « r » của Pháp-ngữ, viết hoa hay viết đơn, chữ « Sein » viết hoa của Đức-ngữ.

Và chúng ta cứ hệ-thống hóa, cứ tóm dần lại, cứ loại dần đi, rồi đâu ra đây cả.

Nguồn-gốc địa-ly?

« Nguyên » là gốc địa-ly chẳng? Không! rõ nhiên!

Nho phát sinh từ đất Trung-quốc; Lão cũng thế; còn Phật thi

ra giữa cõi sống. Và « cách vật » như Vương-duong-Minh thi cái việc thứ nhất là phải kính dem biến visoi coi vật vật biến hóa ra sao (Nói vậy là vì buổi đầu họ Vương cách vật bằng cách ra gốc cây ngô coi cái cây nó « biến » nó « tiến » nó « lớn » ra sao)

Trái lại, Lão lại dạy ngược hẳn lại. Phật cũng vậy. Lục-tô Huệ-Năng đi mất, Trương tử Phòng đi mất, Bồ-dề Đạt-ma ngồi đâm đầm nhìn vào vách chín năm: Không làm gì hết, diệt cái « dục » đoạn cái « thục »... đó là Lão, đó là Phật ! Nôm na, và nói một cách lười biếng, thi người ta gọi Nho là nhập thế, Lão Phật là xuất th....

Nếu nói đúng nguyên là: Cùng một « tinh-thần » thì sao cho ôn cho vẹn!

Bản-thể ; yếu-tinh ?

Hay « Nguyên » là bản-thể, là yếu-tinh ?

Loại dân-di ; sắp xếp lại cho gọn, chúng ta thấy chữ « nguyên » trong « tam-giáo đồng nguyên » chỉ có cái nghĩa là bản-thể, là nguyên lý, là yếu-tinh đầu tiên. Tiếng Pháp gọi là « Principe premier » hay là « être ».

Và đây là điều rắc rối nhất ! Thực ra, đứng trên phương diện siêu hình bản-thể học, đặt vấn-de « nguyên » lý siêu hình, thi Tam-giáo không đồng... nguyên. Hãy đề ra một bèn cái việc : Nho và Lão là các hệ-thống siêu tại (Système de la transcendence) còn Phật là một hệ-thống nội-lại (Système de l'immanence); và đặt những vấn-de dì bết khác.

A) Nho đặt vấn-de hình-nhị thương, gọi « Nguyên » lý vạn-hữu là thái-cực, đến Tống còn thêm cái « Vô-cực »; rồi đời sau, chỉ vì ông Chu-Hyll nói gì gi đó « Vô-cực nỗi thái-cực » mà chữ « nihil » làm rày ra trí-thức giái Á-dong vô-van; cái chữ « identification de l'être pur et du Néant pur » của Hegel lại còn dẽ... niêm ! Còn Phật thi lác đầu: Ngài khôn. Ngài khôn. Ngài từ chối không đặt vấn-de nguyên lý siêu hình; khôn cũng như Heidegger khôn vì ông trốn quách vấn-de TLượng đế ! (Cứ trốn quách thi là khôi phái nói!) Cỏ ai hỏi thái tử họ Tất thi Ngài nói rằng bình-nhận vớ vẫn qua, làm cảm-quá, đau van-tu-nhất-sinh, gặp thầy hay thi cứ uống thuốc, hỏi hỏi han han làm gi cho thèm... si (tham-sản-si) ra ! Đau thi đi nhà thương: đau được thầy bay,

(Xem tiếp trang 41)

BÍCH BÁO KHÁNG CHIẾN XUÂN 1947

• Hồi ký NGUYỄN-ĐẠI

Thời gian tròn chẵn 24 năm
đã qua: Từ Tết Đinh-Hợi (1947)
đến Tết Tân Hợi (1971).

Xuân năm ấy chiến tranh toàn
cuộc mới bùng nổ vừa đầy tháng.
Tiếng súng lớn nhỏ hòa nhịp ròn rã
ngày đêm liên tiếp như những tràng
pháo chưa bao giờ được thường
thức kè cạ những ngày hội đốt pháo
ở thành phố Lang Sơn hồi còn
tôi thành niên. Xa xa tiếng súng nổ
từ Thủ Đô Hà Nội vọng về gần và
bên kia cánh đồng tiếng đại bác,
đại liên, tiêu liên của quân viễn
chinh Pháp hành quân dọc quốc lộ
1 từ Gia Lâm đến Bắc Giang,
chen lấn tiếng "tắc bợp" thưa thớt
của quân du kích khiêu chiến...

Ây là thời tôi vừa ra khỏi lao
tù Việt Minh được hơn một tháng
và tan cư tại làng Tam Sơn (Phú
Tử-Sơn Tinh Bắc Ninh hồi đó
mang tên Tinh Ngõ-Gia Tự) nên
sống trong không khí náo nức do nứa
quân thúc.

Khoảng mồng 10 tháng chạp
âm lịch viên Bí Thư Mặt Trận của
làng triệu tập 3 tên tiêu tư sản phản
động chúng tôi yêu cầu làm sổ xuất
để dự thi đua Bích Báo toàn quốc.

Phản chia công-tác viết bài,
mua giấy mực, ăn áo-áo... Mọi
việc hoàn tất mỹ mãn và đúng ngày
Ông Táo Chầu Trời thì báo nạp
cho Ủy ban Hành Chính Xã để 3
bản chuyên lên thượng cấp và 3 bản
lưu lại thư viện xã.

Nội dung cũng đủ thơ, câu
đối, tuy bút, chuyện ngắn, chuyện
vui nhưng có 2 sự kiện đến nay
mỗi khi nói đến vẫn thăm thính
thú.

a) Chính viên Bí Thư Mặt
Trận viết một chuyên ngắn xã-hội
cố như nồng cối của tờ báo: "con
một người vào làng (tức vò sán
chánh công con nai), dẹp trai sớm
giác ngộ theo cách mạng vò sán thời
bí mật, hăng say nên sau ngày 19-
8-1945 đã oai phong về quê cũ với
chức đại đội trưởng giải phóng

quân.. Nhưng khi đã được giới
thiệu với dân làng thành tích chiến
công mà vẫn bị cô gái con thủy lý
cựu chế không thèm nhận việc cầu
hôn». Bọn tiêu tư sản chúng tôi nói
với viên Bí thư Mặt-Trận nên thay
kết cấu câu chuyện cho hợp với
hoàn cảnh xã hội mới tức mô tả
"cô gái từ bắn kia tỏ tình thân cao
mờ rộng đôi tay phong kiến đón
người anh hùng cách mạng". Nhưng
viên bí thư nhất định là đã nắm
vững vấn đề và đề nguyên chép lên
báo. Hai tháng sau viên bí thư lại
triệu tập chúng tôi và cho xem công
văn bị thương cấp sáu sè về đoạn
kết ấy. Từ hồi ấy cả cho tới ngày
nay danh nghĩa "mắc xít bấy ngày"
vẫn ám ảnh tâm não tôi.

b) Công văn trên cũng ngõ ý
đưa tôi (tác giả tuy bút mồ tả phiên
tòa Quốc-tế mà Việt là nhân chứng
và Pháp là bị cáo) lên làm biên tập
viên cho tờ Cứu Quốc chúng tôi đã
phải tự sự gánh nặng già-dịnh đe từ
chối và ít lâu sau tan cư dì xa
Mặt-Trận hơn tức giáp ranh tỉnh
Thái Nguyên.

Hai mươi bốn năm qua trong
đó có 22 lần xuân trong khu Quốc
gia. Mỗi dịp xuân về lại là một dịp
thích thú mường tượng lại hình thức tờ
bích báo Đinh Hợi cũng như khung
cảnh tạo ra nó. Chuỗi dược 6 cuộn
vở học trò giấy tốt cùng với 6 tờ
croquis để làm bìa vào thời đó cũng
công phu làm vậy. Mực viết nào
đâu phải thực mực mà chỉ là
phản đố nấu với chút hồn nếp (nói
theo kiều nhà in cho vui).

Riêng phần án loát Ông
Nguyễn-Gia Luyện (nay đã ra
người thiên cổ) vì chữ đẹp hơn chữ
tôi nên phải viết ba bản đậm
thượng cấp còn chữ tôi xấu hơn
thì viết ba bản luân lưu trong xã.

Viết ban ngày dã vây nhưng vì
thời gian gấp bách phải
nắn nót viết đêm mới cả là một
giai thoại. Rét thấu xương áo không
dù ấm, đèn nào có ra đèn. Thủ
được cái đèn dầu hôi nhô có bóng
đèn cũng còn thoái mái hơn dia dầu
đậu phộng với bắc làm băng rút;
vừa lúc khêu tỏ cũng vừa là lúc
ngọn đèn bắt đầu lụt công với giò
bắc phép phùng làm ngọn đèn nghiêng
ngửa mắt cay sè mũi ngọt
khói... Tay khói bắc lau chìa nấm
bay lượt chưa chắc đủ sạch để giữ
gìn tập báo cho khói lem luốc.

Một nếp sống mới ở miền Nam,
Một chút Phản Tinh ở miền
Bắc

thì năm Tân Hợi phải là năm
thề hiện Hòa-Bình trong tình
thương.—

không ngờ khi họ làm họ cũng hăng
say đến như vậy. Những hình ảnh
ấy đến nay chưa mờ phai nhưng
tranh bìa đèn nay lại hiện hình lên
rõ ràng hơn bao giờ hết — Tranh
vẽ hình đất nước Việt-Nam đọc
theo bản đồ chữ S. Về một con
lợn dò với khoanh Âm dương trên
hình (tượng trưng cho năm Hợi)
loại tranh Tết nhà quê duy có móm
lợn thì há to như muôn canh. Cán
móm lợn vẽ một con chó tay đang
chạy ba chân ngoài biển Đông chỉ
còn một chân đánh vào đất Saigon.
Một điểm đặc biệt nữa của hình con
chó được vẽ thành ba khúc: khúc
đuôi tó màu dương, khúc giữa đe
trắng và khúc đầu dò — Viên bí
thư có góp ý đào ngược đầu dương
đuôi dò chó hợp với cái thông
thường của lá cờ Pháp nhưng Ông
Luyện và tôi cố tình giải thích lung
tung nhất là đuôi màu dương để
phân biệt hẳn với lợn dò mà thực
ra chúng tôi chỉ nghĩ muốn dìm luôn
cái đầu dò (mẫu của Cộng-sản)
xuống biển đông.

Xuân Đinh-Hợi đầu chánh
kiến bắt đồng với Cộng-sản nhưng
vẫn còn hào hùng của khía cạnh
chống giặc Pháp, rồi Xuân Kỷ-Hợi
(1959) lướt qua đi trong không khí
é chèo ngõ ngần của Ngõ Triều.

Viết cho ĐOI MỚI năm nay,
nếu có vé lại khung cảnh đất
nước Việt-Nam với coi heo vàng
soc đỏ xưa đuôi con chó Canh-tuất
sắp ra đi. Khác là khác con chó sẽ
tô toàn màu đỏ đầu mang dấu hiệu
Búa liềm: hai tai, đuôi và khắp
mình đều là sao vàng, một chân
đinh vào H-101 còn ba chân dâng
ngoài biển trong Việt-Nam: một
chân ở Tây-Tạng, một chân ở Bắc
Kinh và một chân ở Molt-Cu, để
nói lên mang ròr của toàn dân là
cấp lãnh đạo H-101 hồi tinh không
còn có nỗi lấy thuyết Mác-Lê cùng
không nghe chí thị của Molt-cu, Bắc
kinh nữa để sớm thè hiện Hòa-Bình
Dân-tộc.

Và may mắn Xuân Tân Hợi
với ý niệm nào đây.

Người người ao ước Hòa
Bình, thế mà Hòa-Bình àn-hiện chập
chờn cũng như chiến tranh đe dọa
rộng mạnh. Nào có gì đâu:

Một nếp sống mới ở miền Nam,
Một chút Phản Tinh ở miền

Bắc



HÌNH TỔNG TÁO

(Bài bị cấm đăng xuân Kỷ Hợi 1959 thời chánh phủ Diệm)

CỦ-TA

Dòng-Trù tự mệnh Táo quân!
Ai cho ông xuống cõi trần chúng tôi?
Mười hai tháng toàn ngồi xó bếp,
Cứ năm năm đến tết lại chuồn.
Bắt người hạ giới phải luôn,
Rượu ngon thịt béo mâm vuông cỗ tròn.
Lại phải cúng một con cá chép,
Để xịt rỗi hóa phép bay đi.
Lại cõi áo mũ vàng hia,
Để làm hành lý đặng đi chầu trời.
Chỉ khác cảnh người đời một cái.
Là tông ngông chẳng phải mặc quần
Còn thời cũng giống thế nhân,
Mười phần phong độ mười phần chẳng sai.
Đã thế lại làm oai làm phách,
Giờ đủ trò quan cách để vương.
Ngàn năm vẫn cái lệ thường:
Quay quay bái lạy trăm phương ngàn lẩn.
Thế mà cũng thiên thần tiếng gọi:
Sứ nhà trời xuống cõi trần đây.
Để ba trăm sáu chục ngày,
Lần ngồi xó bếp làm tay một già.
Tra sô bộ vốn là đất sét,
Do tay người nặn thết mà ra.
Lại hai ông với một bà,
Chồng chung vợ chạ sao ra hình người!
Nhìn hình dáng ôi thôi quái gở,
Trung trục trần chẳng có cái chi,
Mắt tai đã chẳng có gì,
Chân tag mặt mũi lại thì cũng không.
Thế mà gọi là ông kia chi,
Bằng không thi chẳng thứ cho đâu.
Hün ba tháng Chạp đi chầu,
Vu oan giá họa ra mầu chẳng chơi.
Làm cao tít cụ trời nỗi dóa:
Bá xám tin, gieo và thế gian.
Gió mưa sấm sét đoảng đoảng,
Thiên tài hồng thủy bay loang khắp vùng.
Hết chiến tranh dũng dũng thế giới;

Lại tràn sang tới Việt-Nam.
Lại qua nước Mã, nước Hán,
Lại rùng Ma-rốc, lại ngàn An-giê.
Lại Ai-cập, Xi-ry, Do-thái,
Và gần đây lại cõi Trung-dông.
Khắp nơi trong cõi bụi hồng,
Không ngày nào có ngày không rỗi mèng.
Trên cao tít thuận; thiên, trời ở,
Có thấy gì đâu ở thế-gian.
Chỉ nghe bão lão bão càn,
Gây hàng chuỗi và giây oan giết người.
Chẳng biết xét đâu lời phải quấy,
Cứ tin bừa nghe bậy ở ông.
Rồi thành ra ở bất công.
Làm trời ăn ở như không có trời.
Tôi ông kể ra thời còn nữa,
Nước biển Đông khôn rửa cho cùng.
Nhưng nay lấy lượng khoan hồng,
Cứ iỏi tạm kẽ cho ông biết mà.
Gánh gồng vội cút cho xa.
Lên trời ở nhờ đừng qua cõi trần.
Thời phong kiến thực dân dã hết,
Hỏi ông rày đã biết hay chưa?
Mà còn lẩn lẩn dày dưa.
Còn nằm xó bếp đợi chờ tiền chán!
Dòng-Trù tự mệnh Táo quân!
Nhủ cho ông biết: nhanh chân mà chuồn,
Lên trời nhờ ở luôn chờ xuống.
Thứ quan ông ai chuộng nữa đâu!
Đi đoàn đã hết từ lâu,
Tue đựa Táo cũng như hầu mổi tiêu.
Hãy xem chúng đây lũ chúng tôi.
Cho ông ra cửa sổ ngồi,
Một hàng cừng với lũ bồi thực dân.
Nay nhân tiết đầu xuân năm Hợi,
Tạm đốt hàng nhân gởi qua loa.
Lễ thành tâm bắc gọi là,
Muối đưa gạo tiền, hấp mà... cút đ!..

XUÂN KỶ-HỢI — 1959

CỦ-TA

ĂN TẾT TRONG TÙ

SÁT PHÒNG TỬ TỘI TRẦN-VĂN-ÂN

TÔ-VĂN

Tôi bị bắt giữ tại Nha Công-An Nam Việt đường Catinat vào ngày mồng một tháng Tám Âm Lịch năm Ất Mùi (1955) giữa lúc tôi vừa làm Công Chức tại Tòng Nha Công-An Cảnh sát Quốc-Gia dưới quyền chỉ huy của Trung-Tướng Nguyễn-Ngọc-Lê, vừa làm Tòng Thơ Ký Nhựt Báo Cách Mạng Quốc-Gia và Biên Tập Viên của Tờ Ngôn Luận.

Lệnh bắt giữ tôi do chính Ông Tòng-Trưởng Nội Vụ hồi bảy giờ là Ông Bùi-văn-Thinh ký. Ông Bùi-văn-Thinh đang là lãnh tụ của Phong Trào Tranh Thủ Tự Do với âm mưu suy tôn Thủ-Tướng Ngô-Đình-Diệm lên Tòng Thống, Ông Thinh lâm le chức Thủ-Tướng Chính Phủ.

Trong báo Cách Mạng Quốc-Gia có đăng mấy bài đã kích đam em vợ Ông Thinh, lợi dụng danh nghĩa Phong Trào Tranh Thủ Tự Do và chức Tòng-Trưởng Nội Vụ để tò chục cờ bạc, mua bán chức vụ trong ngành Bảo-An. Một người em vợ Ông Bùi-văn-Thinh nghi quyết là tôi viết nên báo cáo với Ông Thinh. Ông Thinh hạ lệnh bắt giam tôi về tội bô sô không đi làm. Ra Tòa được miễn tội thì lại giữ luôn do lệnh của Tòng-Trưởng Nội Vụ, đưa đi an trí vì là phẫn tử nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia.

Trưa rằm tháng Tám, tôi bị giải từ Catinat về lao Gia-Định, một lao xá dùng để giam các chính trị phạm Cộng-Sản cũng như những đảng viên các đảng Đổi Lập như Đại Việt Quốc-Dân Đảng của B.S Nguyễn-Tôn-Hoàn, Đại Việt

Cách Mạng của Ký Sư Hà-Thúc-Ký, nhóm Đại Việt Kontum của Anh Nguyễn-văn-Đạt, nguyên Tỉnh-Trưởng Kontum, Việt-Nam Quốc-Dân Đảng, Đại Việt thuộc hệ phái đảng-trưởng Truong-Ty-Anh do Cụ Truong-Bội-Hoàng, thân phụ đảng Truong Truong-Ty-Anh lãnh đạo.

1 phụ nữ ở, còn selle 7 đề trống giam tù sắp đến.

Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu đám tù nào mà lại ghê như thế này? Trong lúc anh em đang bàn tán, đoán coi toán tù nào sắp đến thì xếp Thương Đầu Bạc đến selle 6 nói với anh em tù trong selle 6:

— Sắp có 1 toán tù đặc biệt đến ở trong selle 7, vậy các Ông trong selle 6 phải giữ cẩn thận, cầm không được nhìn ngó đám tù đó, không được nói chuyện, không được giao thiệp. Khi ra chơi, họ có chỗ riêng, tôi đã vê vòng rồi. Ông nào láng cháng là nhốt ca sô đó nghe! Câu dọa dám của Xếp Thương Đầu Bạc lại càng làm cho anh em tù thêm tò mò, bàn tán! Thực ra, đây là một ca đặc biệt, chưa có đám tù nào lại có lệnh nghiêm cấm kỳ lạ như thế!

Nửa giờ sau, mỗi selle nhốt tù đều có 2 thầy chú đứng che trước cửa, không cho tù trong selle nhìn ra ngoài! Xếp Thương Đầu Bạc bố trí rất nghiêm ngặt, rất quan trọng...

Tiếng còi ngoài sân ré lên, tiếng thét lớn :

— Đứng cho ngay hàng rồi từ từ tiến vào, không được nhìn ngang, nhìn ngửa đó nghe máy Cụ, máy cha...

Tiếng bước chân di rầm rập tiến vào nhà giam...

Salle 7 được mở rộng cho đám tù mới, nguy hiểm (nói theo kiểu xếp Thương Đầu Bạc) tiến vào...

Trong selle 6 chúng tôi ngó ra bỗng anh Thiếu Sơn nói nhỏ :

— Trần-văn-ÂN... Hồ-hữu-Tường... Trịnh-Khánh-Vàng, Jean Baptiste Đồng... Lê-văn-Ngô... toàn Bình-Xuyên rồi!

Tất cả tiến vào theo hàng hai, anh Trần-văn-ÂN cắp tay anh Trịnh-Khánh-Vàng, còn Hồ-hữu-Tường đi với Lê-văn-Ngô.. đếm được quảng 32 người trong đó có cả Tư Cốc, Tư Hiểu, Chín F.M. v.v...

Quách-Kim-Bưu tức Năm Bứu, Chánh Quản Cảnh Sát ở quận 5, nhà ở Xóm Củi bạn cũ của Ông Bùi Viễn, bị bắt nhốt vì mồi tháng Ông



Xếp Viễn thương Năm Bứu là anh em cũ cho vài ngàn sài chơi cũng bị bắt giam về tội liên hệ với Bình Xuyên, nhìn đám anh em Bình Xuyên úa nước mắt.

Năm Bứu là cựu thủ môn Quốc-Tế, to lớn, nét mặt trông rất hung dữ nhưng lại là người nhiều cảm tình, mâu nước mắt nhứt. Gặp bạn cũ, anh Năm Bứu thường ôm khóc, trong thiệt thương...

Năm Bứu quay lại khẽ nói với tôi :

— Anh em Bình Xuyên... Trời, tôi quá!

Tất cả đều và trong selle 7, một selle hẹp nhứt trong các selle ở Gia-Định, cánh cửa sắt khóa chặt, lão Xếp Thương Đầu Bạc đến trước cửa sắt nghiêm lệnh :

— Các Ông ở ngoài làm gì chúng tôi không biết nhưng đã vào trong này rồi thì phải tuân theo lệnh của bọn này đó nghe! Mỗi ngày, sáng và chiều, các Ông chỉ được ra chơi nửa giờ. Tôi đã vê vòng vôi rồi, không được bước ra khỏi vòng vôi. Ông nào không tuân là đứng có trách à...

Hùm thiêng đến sa cơ cũng hèn... mặc cho chó sủa khi cộp ở trong chuồng !

Thiệt ra, chẳng có lệnh của ai bắt phải làm như thế hết ! Xếp Thương Đầu Bạc là thứ điểm, vua làm tiễn của tù. Khi được giày nón bảo tin là sẽ có một số khâ đồng nhân vật chánh trị và sĩ quan Bình Xuyên từ An Ninh Quân Đội gửi sang giam tại Lao Gia-Định chờ quyết định của Tòng-Thống Diệm, xếp Thương đầu bạc nhanh trí

BẮT ĐẦU CHẾ TẠO MÁU NHÂN TẠO

— Một đoàn y sĩ Nhật tại đại học đường Kodé dưới sự điều khiển của bác sĩ Tadayoshi Kiyota vừa hoàn thành một loại «máu nhân tạo» được biến chế với các hợp chất than và Fluor có thể di chuyển gấp đôi đường khi sánh với chất Hemoglobin trong máu tự nhiên.

Hồi tháng Ba qua, «máu nhân tạo» này được sang cho hai con chó và hai con vật này vẫn mạnh khỏe.

Tuy nhiên bác sĩ Fujita nói rõ là cần có những cuộc thí nghiệm khác trước khi sản phẩm này được tung ra trên thị trường.

nghỉ ngay đến cách làm tiền toán từ mồi này. Muốn làm tiền phải quan trọng hóa vấn đề, thế là Xếp Thương đạo diễn ngay một màn duỗi hết tù vào phòng, vẽ vòng bắt đám tù mới phải ở trong vòng không được ra khỏi vòng...

Tất cả chỉ nhằm một mục đích là làm tiền. Muốn được thư thả phải có tiền vì Xếp Thương Đầu Bạc cho rằng, các anh em Bình Xuyên đều giàu hết!

Quả nhiên đòn cắn náo đó có kết quả. Về sau, các Ông Nguyễn Đình Thuần, nguyên Bộ-Trưởng Ngoại-Giao, Trịnh-Khánh-Vàng,

Trần-văn-ÂN muốn viết thơ cho gác đình phải đưa cho Xếp Thương Đầu Bạc. Mỗi lần liên lạc như thế phải tốn rất nhiều tiền. Còn lấy tiền vào tiêu thì chia dôi...

Hồi đó, những người liên hệ đến Bình Xuyên bị bắt rất đông Nào Huỳnh-Đại, chủ nhà Đại La-Thiên, Năm Nghĩa, chủ nhà Bình Khang, Năm Bứu, Quản Cảnh Sát quận 5, Định thị Hoài-Lai, vợ của một lãnh tụ Bình-Xuyên đã trốn được qua Pháp nhưng vì lệnh của Xếp Thương Đầu Bạc, không ai dám nhòm ngó hay liên lạc với anh em selle 7 cả!

Chúng tôi ở selle 6, nhò là selle Công Chức được nhiều ưu đãi của chánh quyền như được nấu lấy cơm mà ăn, selle rộng rãi, ngủ được phép buông mùng, được chơi lô tô hay đánh cờ tướng, diễn kịch v.v...

Trong khi đó bên selle 7 sát với selle 6 của chúng tôi, các anh Trần-văn-ÂN, Hồ Hữu-Tường, Nguyễn-hữu-Thuần, Trịnh-Khánh-Vàng, Lê-văn-Ngô, Jean Baptiste Đồng v.v... chịu sống cảnh gò bó, nhòm ngó khùng khiếp...

Tuy là chánh trị gia nỗi danh, là trí thức nỗi tiếng nhưng các anh Trần-văn-ÂN, Hồ Hữu-Tường, Trịnh-Khánh-Vàng v.v... cũng đã từng vào tù, ra khám dưới thời Thực Dân Pháp, đã từng lưu vong ra nước ngoài, chạy trốn sự ruồng bỏ của Pháp nghĩa là cũng đã năm chìm, bảy nồi rồi nên mọi người đều thán phục trước ám mưu làm tiền của Xếp Thương Đầu Bạc...

Mỗi buổi lấy cơm về ăn, anh em quan sự chia nhau đi lấy cơm về hầu hạ chu đáo các bậc đàn anh chính trị. Dĩ nhiên cơm thiếu, thức ăn cũng thiếu nhưng mọi người đều vui vẻ...

Mỗi tuần có hai ngày tiếp tế là ngày thứ ba và ngày thứ sáu, anh em tù được người nhà vào thăm nuôi;

riêng selle công chức có một vài người được đặc ân nuôi mỗi ngày. Vợ tôi ngồi ngoài cửa khám từ 6 giờ sáng cho đến 7 giờ tối để nhờ Thầy Chu mang thức ăn, cơm nước vào cho tôi; Sáng sớm, một thày Chu mang vào cho tôi phở, một cây bánh mì. Buổi trưa cũng nhờ Thầy Chu mang cơm vào. Chiều thì xôi và thịt. Trong Gia-Định, Xếp Thương cho mua bánh mì đem bán lại cho tù, dĩ nhiên với giá cắt họng nhưng anh em bên selle 7 không có tiền để mua quà sáng.

Một hôm, chúng tôi gọi nhò một thày Chu người Miền mua cho 4 ổ bánh mì với giá 10 đồng 1 ổ, trong khi bên ngoài chỉ bán có 5 đồng rồi nán nì, nhò Thầy Chu đó đưa hộ sang selle 7. Lúc đầu, Thầy Chu kí ông nhìn nhưng vì chúng tôi nán nì mãi Thầy Chu mới lén đưa sang...

Trong ruột ổ bánh mì, chúng tôi đã viết mẫu giấy :

— Hồi thăm sức các anh. Cần gì cho biết để tiếp tế...

Phía trong một ổ bánh mì khác, chúng tôi đe một mẫu bút chì và ít giấy để liên lạc với nhau.

Nhờ tạo được cảm tình với một thày chú chúng tôi có thể tiếp tế ngay lúc ban đầu cho anh em Bình Xuyên thức ăn, bánh mì, cam táo v.v... Nửa tháng đầu, việc tiếp tế thiệt gian nan khổ sở chỉ sợ Xếp Thương Đầu Bạc bắt được thì lúa với hán..

Về sau, khi Xếp Thương lô mòi làm tiễn, đưa thu về cho gia đình mấy anh, việc ăn uống của các anh Ân, Tường, Đồng, Thuần, Vàng, Tư Hiểu, Tư Cốc, Chín F.M. đã được bên ngoài tiếp tế vào. Huỳnh-Đại, chủ nhà hàng Đại La Thiên cũng chuyền được báo Tầu sang cho selle 7 coi. Anh Trần-văn-ÂN, biết nhiều thứ ngoại ngữ. Anh đọc thông viết thảo chữ Tầu, nói tiếng Tầu Quan Hỏa, Quảng Đông rất rành...

Nhờ liên lạc được với bên ngoài chúng tôi mua được báo Việt Ngữ, báo JEO đọc xong là chuyền qua cho selle 7.

Các khó khăn ban đầu đã vượt qua, nhờ Xếp Thương Đầu Bạc đã kiêm được của anh em bên Bình Xuyên hàng trăm ngàn rồi nên hán cũng tha lỏng cho chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi khi ra chơi.

Giáng Sinh năm 1955, anh Phan-Thông-Thảo, Ký Sư Hóa Học, lãnh tụ Đại-Việt Quốc-Dân Đảng là dân Pháp nên được Tòa Đại Sứ Pháp ở Sài-Gòn can thiệp, Ông Ngô-dinh-Nhu ra lệnh trực xuất anh Phan-Thông-Thảo về Pháp

Vì biết trước ngày anh Thảo

(Xem tiếp trang 67)

ĐỐI DIỆN THẢO LUẬN VỚI BẢO ĐẠI

★ Hồi ký của TRẦN VĂN ÂN

Trong nhóm ĐỜI MỚI

DÂN VÀO VIỆC. — Ban của tôi, thân hay sơ, đều bảo tôi lo viết hồi ký. Người không quen thân, chỉ nghe tên tôi hay chỉ biết mặt, hay chỉ biết tôi qua các bài báo, những lần nói chuyện trên TV, cũng bảo tôi viết hồi ký. Và chính tôi cũng muốn làm. Nhưng tôi còn thích viết hồi ký như viết sách hay viết bài báo. Tôi muốn dùng lời khác là lối đàm thoại với vài ba người bạn, để bạn tôi hỏi thêm và vẫn lời tôi để tôi thêm nhớ và làm thêm tỏ ra câu chuyện. Và mỗi lần đều có bạn mới. Làm như thế, chuyện sẽ linh hoạt hơn.

Thế mà tôi cũng chưa làm được, vì hồi ký của tôi sẽ bắt buộc tôi có phần tự truyện lúc áu thời, để sau này người ta dễ hiểu con người tôi hơn, mà nhứt là dễ hiểu vì sao tôi có được nhiều việc xảy ra bất thường trong đời và nhờ đâu mà tư tưởng của tôi này sanh.

Bạn thử nghĩ, sanh ra từ những năm đầu thế kỷ, nghĩa là cùng thế kỷ mà trưởng thành, mà diễn tiến, câu chuyện dài biết mấy!

Nói đến lần đầu tiên tôi gặp ông Bảo Đại, thì tôi thấy cần cho bạn rõ tâm trạng và đầu óc tôi đối với cái tên ông trước khi tôi gặp ông, và tôi gặp ông trong hoàn cảnh nào.

Từ tôi lên 20 tuổi, biết qua chút ít lịch sử nước nhà (thuở xưa học trường Pháp ít người thuộc lịch sử nước mình), tôi đã bắt đầu chán ghét thực dân và chính sách của họ. Do đó, khi tôi từng học tại Aix en Provence năm 1926-1928, tôi đã in trí rằng Ông Bảo Đại là một tên Tây con, không hơn không kém. Chẳng những tôi còn coi thường ông, và tôi khinh khi là khác. Có lần, tại quán cơm « Kiên Nhì Tứ Xã » của Ông Đồi (cái tên này tôi có gộp phản đặt ratr—đi sanh tôi ra có duyên đặt tên và sáng tạo), cũng tại Aix, đã xảy ra một cuộc cãi vã giữa vài người

chấp thuận của Thủ tướng, Ông Sưu và tôi đi HongKong, và cùng đi có cả Ông Ngô Đình Diệm. Lúc bấy giờ Ông Sưu lấy tên Lý Bình Nguyên.

Tôi đe bên lề các giải thoại tại HongKong xảy ra giữa Ông Lưu Đức Trung, Ông Phan Khắc Sưu và tôi, cả và câu chuyện trên tàu bay giữa tôi và Ông Ngô Đình Diệm, chỉ nhắc sơ qua với bạn rằng Ông Diệm và tôi trước năm 1948 và sau vẫn quí mến nhau cho đến năm 1954 mới có sanh ra các điều bắt bình vi chánh kiến dẫn tôi tới làm tên « tử tội của Ngô triều ».

Tại HongKong tôi gặp Ông Bảo Đại ở ngôi hoàng đế. Tôi cho rằng không thể giữ lại người của Pháp không công lao, không đau khổ, vì nước nhà, không tranh đấu khôi phục nền độc lập của Việt-Nam. Tôi bình vực Ông Cường Đề là người đã lưu vong, chịu gian nan vì Tổ quốc, mà không bao giờ tôi đặt vấn đề nhà Nguyễn. Lúc bấy giờ, tôi nghĩ lấy lại độc lập trước, dù phải chịu một nền quân chủ canh tân trong tinh thần dân chủ theo kiểu nước Anh;

Đến năm 1947, trong một cuộc gặp gỡ, do tôi tổ chức, giữa bạn Nguyễn Văn Sâm, vài người khác và tôi, với Ông William Bullit, cựu đại sứ Mỹ tại Moscon (tôi còn nhớ là tại một gian nhà ở đường Verdun, nay là đường Lê Văn Duyệt) tôi được nghe Ông đại sứ Mỹ nói: « Tôi đã gặp rât nhiều hoàng thân, hoàng tử và vua chúa. Tôi có thể nói hầu hết (almost all of them) họ là người không thông minh hay đần độn (stupid). Và tôi có gặp và nói chuyện với Ông Bảo Đại, tôi có thể nói với quý vị rằng Ông Bảo Đại là người thông minh. Còn nói ông có tài hay không có tài lãnh đạo quốc gia là một việc khác. »

Lời nói của Ông Bullit đã có phần cõi mờ đầu óc tôi, và giảm bớt thành kiến của tôi đối với cựu hoàng Bảo Đại.

Năm 1948 tôi gặp Ông Bảo Đại tại HongKong.

Năm ấy, nếu tri nhớ của tôi không lầm, vào khoảng tháng giêng, với tư cách Tòng trưởng thông tin tôi có đề nghị với Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân cho Ông Phan Khắc Sưu (vẫn còn ít người biết tên) đi HongKong gặp ông Bảo Đại với tôi. Với sự



XUÂN ĐỜI MỚI

Cách mạng). Họ nói: thì ta cứ thưa Ngài là xong. Thế rồi tôi thưa Ngài, và từ đó đến lúc gặp Ông lần chót ở Paris tại Hotel Royal Monceau danh từ Ngài vẫn không thay đổi. Còn Ông Bảo Đại, lúc mới biết tôi thì gọi

Ông Ân, về sau đến khi thân, ông gọi Ân suông.

Vào đẽ, tôi còn nhớ, ông hỏi ngay:

— Sao, Ông Ân, nghĩ sao về vấn đề giành độc lập?

Câu hỏi đầu về độc lập nước nhà cho tôi một ấn tượng tốt, vì khi vào gặp Ông Bảo Đại, tôi có tâm trạng và thái độ của một người tim hiếu và dò la vị cựu hoàng đế, dù là hoàng đế mất nước.

Tôi trả lời ngay: Minh lấy gì mà giành! Cộng sản đã cướp quyền lãnh đạo rồi. Trong con mắt dân chúng, bọn lãnh đạo Cộng sản có chánh nghĩa, mà dân thì đâu có phân biệt — Cộng sản với quốc gia (ái quốc); họ đâu biết được người Cộng sản không có dân tộc, không có quốc gia không có tổ quốc!

BD.— Vậy thì phải làm sao?

T.V.A.— Phải chờ và chờ thời.

BD.— Chờ đến lúc nào?

T.V.A.— Chờ cơ hội, chờ khi Pháp và Cộng sản đã yếu ta vượt lên cướp chính quyền ở Miền Nam.

BD.— Khó lâm! Người mình chia rẻ lâm. Còn Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo, Ông nghĩ sao?

T.V.A.— Hai tôn giáo này nhất định chống Cộng sản từ cùng (lúc này chưa có vấn đề Bình Xuyên) Ngài có thể dựa vào thế lực của hai tôn giáo này, nếu ngại định về nước, mà giữ tu thế đối với Pháp và chống Cộng

BD.— Ông nghĩ sao về vld tôi về nước. Có nhiều người thúc giục tôi về. Người Pháp cũng đặt thành vấn đề.

T.V.A.— Thưa Ngài, chúng tôi, anh em chúng tôi cũng đặt thành vấn đề, nhưng tôi thấy chưa phải lúc.

BD.— Lúc nào là phải lúc?

T.V.A.— Sau khi giải quyết xong vấn đề giữa Việt Nam và Pháp và sau khi được Mỹ cam kết ủng hộ Việt Nam chống Cộng?

Ông Bảo Đại cười, nói:

— Với Pháp, chuyện nào có dẽ! Với Mỹ, cũng là việc khó khăn lắm.

Lời nói này của Ông Bảo Đại bắt tôi suy nghĩ giây lát — và các câu hỏi tạm ngưng vài phút, để uống nước. Hồi lâu, tôi thưa:

— Pháp sẽ yêu dân, họ sẽ nhớ đến Ngài.

BD.— Ông Ân nghĩ ai thắng?

T.V.A.— Pháp sẽ thua. Năm ngoái trên báo Quần chúng, tôi có viết một bài Pháp sẽ thua; tờ báo chúng tôi bị đóng cửa; Ông quản lý Hồ Văn Long bị bỏ tù.

BD.— Vậy rồi, thế đứng của mình ra sao?

T.V.A.— Thế của mình là cái thế kẹt. Nhưng sẽ có lối thoát. Khi chúng tôi viết trên báo Quần chúng rằng dù thế nào « lỗ trống chánh trị », sự mất thắn, bằng DNA cũng sẽ được giải quyết, và dù muốn dù không

lười lê Pháp. Tôi thiết nghĩ Ngài nên dự bị cho chu đáo. Và yếu tố quan trọng thứ nhì là sự áng hãi của Mỹ. Ngài nên từ HongKong, hoặc từ một nơi nào khác, về xứ, chớ không nên từ nước Pháp về Việt Nam. Một yếu tố thứ ba là khi Ngài về cần có người kháng chiến, người xuất thân từ hàng binh dân belli cành Ngài. Những băng cấp lớn nên đe đứng sau mấy người kia.

Sau những lời này, Ông Bảo Đại suy nghĩ hồi lâu, rồi bảo: « Chúng ta sẽ tính ».

Đến tháng 3-1948 thì Ông Bảo Đại ký kết với Pháp Hiệp định Elysée 8-3-1948. Cao Ủy Bollaert đọc diễn văn tại Hà Đông (Bắc Việt). Ngày 10-3 Chánh phủ Trung Ương Lâm thời được thành lập dưới quyền điều khiển của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân. Tháng tư năm 1948, sau khi xung



đột với tướng De la Tour, tôi lãnh tạm rời chức vụ Bộ trưởng Thông tin, sang Pháp làm khách lưu vong. Đến tháng... Ông Xuân giải tán chính phủ lâm thời Nam phần Việt Nam để thành lập Chính phủ lâm thời Trung Ương. Từ Pháp tôi xin không tham chính.

Pháp đã ép Ông Bảo Đại làm theo ý Pháp. Kế hoạch của tôi không được thi hành. Đến tháng 3 năm 1949 trước khi Ông Bảo Đại về xứ, nhờ sự ủng hộ của hai phon trào MRP Cộng Hòa Bình Dân và Xã Hội (SFIO) tôi cũng được về.

Trong tinh thần đưa người bình dân có công kháng chiến lên hàng danh dự chúng tôi, Việt (Xem tiếp trang 49)

TẾT NÊN BỎ HAY GIỮ ?

★ MINH TRUNG

Cho đến nay Tết vẫn được coi là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, dù rằng theo thời gian đã có rất nhiều cải biến, đơn giản hóa.

Truyền thống này du nhập từ phong tục của người Trung Hoa cổ xưa: tất cả các nghi lễ, tục lệ, cúng kính, biểu xén, sắm sửa, chúc tụng, ăn uống, nghỉ ngơi, cờ bạc, phung phí... đều là ảnh hưởng từ tập tục cõi truyền của người Trung Hoa.



Ngày nay phải thành thực mà nhận rằng những ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết đã suy giảm nhiều trong tinh thần dân tộc ta, vì bị nhiều ảnh hưởng bên ngoài xâm chiếm. Các ảnh hưởng đáng kể là:

- Nền văn minh Tây phương.
- Lễ nghi nhiều Tôn giáo.
- Tình trạng chiến tranh.

Đối với nền văn minh Tây phương, một nền văn minh có khuynh hướng khoa học duy lý và vật chất, những gì thiên về tinh thần, cầu kỳ, mê tín đã bị loại bỏ dần, ngoại trừ các thành phần dân chúng nông thôn hào lanh, thù cựu.

Đối với lễ nghi Tôn giáo, nhất là Thiên chúa giáo, Tết chỉ còn là một hình thức dân tộc, mọi sự cung kính, «Đưa rước Ông Bà» đã trái hẳn với Giao chỉ.

Tuy vậy hình thức chúc tụng nhau, thăm viếng nhau vẫn được mọi Tôn giáo tôn trọng.

Đối với tình trạng chiến tranh, thì đây chính là yếu tố quan trọng đã làm cải biến bộ mặt «Tết nhứt» tại nước ta. Tình trạng an ninh, sự nghèo túng, cuộc sống xô bồ đã làm cho ý nghĩa của ngày Tết suy giảm và mâu thuẫn tinh thần phản

— Nhiều người không đủ ăn thì tiền đâu lo Tết nhất.

— Nhiều người thấy cuộc sống có vẻ phù du, ăn uống phung phí được ngày nào hay ngày đó.

Dù vậy, mỗi lần Tết đến nói chung, ý nghĩa thiêng liêng đã không còn nguyên vẹn, nhưng hình thức rộn rã vẫn được mọi người mặc nhiên hay cố ý tôn trọng.

Người ta đã lợi dụng dịp Tết để biểu xén, lo lót, trả ơn.

Người ta đã lợi dụng Tết để dẫu cơ tích trữ các nhu yếu phẩm cần thiết như rượu đường, bánh, trái...

Về phương diện kinh tế, người dân đã phải phung phí một số tiền lớn đáng lẽ cần để tiết kiệm, dẫu từ trong công cuộc làm ăn, tăng triền lợi tức cá nhân và gia đình :

Tháng Giêng ăn Tết ở nhà.

Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè...

Cái hình ảnh thanh bình đó đã thực sự không đáng để ta đề cao nữa vì nó là một sự phung phí nhân vật lực tai hại.

Mặc dầu ngày nay chúng ta chỉ ăn Tết từ 3 đến 7 hôm, nhưng đó cũng là một sự quá đáng, nhất là trong tình trạng chiến tranh, nghèo khó và chậm tiến của nước ta hiện nay.

Tuy nhiên, các tục lệ thăm viếng chúc tụng nhau nhân dịp Tết là một tập tục tốt đẹp cần duy trì, vì, như mọi người đều biết, sự giao tế của chúng ta bằng ngày không như các nước Tây Phương, thường ít khi có điều kiện và cơ hội gặp gỡ nhau để thắt chặt tình ruột thịt hoặc bạn bè.

Sự thắt chặt đó là điều cần thiết trong đời sống tinh thần của xã hội và dân tộc nói chung.

Ngoài trừ các nghi lễ Tôn giáo vừa bắt đầu vừa cần thiết cho các Tín đồ và Tông đồ. Các tục lệ bói quẻ, cầu may, đốt vàng bạc, ăn chơi, cờ bạc, xa xỉ phung phí cần phải hủy bỏ vì những hậu quả bất lợi, mà ai cũng đoán biết được :



Nền mậu-dịch dân-tộc chung ta còn tùy thuộc nhiều với người Hoa kiều da số chuyên về thương nghiệp, nên cứ mỗi lần «Tết đến» là họ có dịp tăng-triền thêm nhiều lợi tức nghiệp-vụ kinh-doanh của họ, và Tết cũng là dịp tốt và thuận-lợi nhất để các gian thương lo lót kè có quyền-thể, trả ơn hay chuẫn-bị môi-trường kinh-doanh thích-hợp và bắt-chánh của họ.

Trong lúc đó, chúng ta tiếp-tục cù-hành Tết nhất linh-dinh kéo dài trong nhiều ngày, bắt-buộc cũng phải «diều-dóm» kê trên, lì-xì kê dưới, vô hình chung làm cho người nghèo, nghèo thêm, làm kê giàu, giàu thêm và nhất là gian-thương và kê hối-mại được dịp thủ-lợi no-nê.

Sau khi cứu-xét sơ-lược các khía cạnh của vấn-dề, chúng tôi nhận thấy rằng đã đến lúc dân-tộc chúng ta phải ý-thức ngay được tầm-mức lợi hại của việc «An-Tết».

Chúng ta không mặc-cảm và cũng không phải vong-bồn, một hình-thức dung-hòa để ra lúc này thấy rất cần-thiết: là ngày Tết Nguyên-dán chỉ được coi như một ngày lễ thường, để nghỉ ngơi và chúc-tụng lẫn nhau trong tinh-thần tương-thân và tương-ái của dân-tộc.

Mọi sự biểu xén, «diều-dóm» cúng-tết linh-dinh, cờ-bạc, rượu-chè và các tệ-hại khác cần phải được hủy bỏ hoặc cấm-chỉ.

Đồng-thời các vụ mua sắm, ăn- uống đua đòi cần giàn-dị-hóa đến mức tối-da để chen-đứng sự đầu-cơ trực-lợi của các giới-gian-thương.

Phóng nhìn vào một tương-lai xa, sự giàn-dị hóa ngày Tết là một đường lối hành động cần-thiết để tích-trữ tiềm-năng quốc-gia, tiết-kiệm nhân-lực và lợi-tức của nhân-dân.

Một mẫu hồ sơ

(Tiếp theo trang 33)

mà lại còn hỏi rằng thuốc mua từ được phòng nào, Đức hay Pháp, Mỹ hay Hòa-lan... thì quả-tình chỉ có một cách là đau-thêm-dè mà chết sớm!

Nói một cách khác: về vấn-dề siêu hình tim *Bản thể*, Nho có đặt, Phật không đặt; kè cả là Thái-tử có đặt ra, (dại gi mà thái tử dẹp lên vết xe Ba-la-Môn) giáo-chính truyền và thuận-chất nhỉ!) thì đã biết cái nguyên-lý của Phật nó ra sao mà nói trước di rằng Nho-Phật là «cùng» một «nguyên».... đồng «nguyên»!

B) Rồi lại kè cả là bản-thể của Phật là «như» thi cũng không «đồng nguyên» vì, nhìn cái nguyên-lý của vạn-hữu qua lăng-kinh-nhàn bản-thi «tinh» của Nho là bản «thiện», còn «tinh» của Phật là «Vô-kỵ» không «thiện» không «ác»), vì Phật có nói vậy, thi Phật mới có thể «thích» «tinh», Phật mới «conséquent». (Một hệ-thống mà các yếu-lý không «conséquent» với nhau, là các hệ-thống ấy tan-tat!) Còn Lão?

Bản-thể của Lão, tên nó là «Vô-vis». Theo tôi, chữ «vis» đây cũng như chữ «Phát» trong các «niệm» «Dì-phát» và «Vi-phát», tiếng Pháp là không làm, không tác động, không dẫn-thân, không nhập-thể (như Nho), mà là «Vi-phát» (Non-manifesté), là «Phi-phân» (Indifférencié) chưa phân «đông-tinh», chưa phân «chủ-khách», chưa hiện thành thể âm-đương, đương là «Nhứt», là «Một», đương ở thể «Đắc-nhất-tinh».

Lão không nói rõ, chí Lão cũng chủ-trương như Phật,... «vô-kỵ-tin». Cái «Đạo» của Lão giáo cũng vô-kỵ-tin vậy!

Vậy thi tại sao chúng ta lại nói rằng «Tam-giáo» là «đồng nguyên»? Nho nói có, Phật nói không, Lão không nói rõ; Nho nói thiện, Phật nói không thiện ác, Lão không hệ-thống hóa,... người đời sau phải «Duy lý hóa» lấy cái «somme» của ông Lão. Đam mà hiểu lấy!

Theo chúng tôi, nói «Tam-giáo đồng nguyên» là nói ép.

Nhưng tại sao lại ép?

Tôi phải xin thưa ngay trước khi kết luận: Theo ý tôi, các ý niệm «tam-giáo đồng nguyên» đã

(Xem tiếp trang 60)

XUÂN VỀ TRONG TÌNH THƯƠNG

Tôi là người hồi sinh. Hồi sinh với cái tuổi trên sáu mươi. Tôi là người biết ngồi khám cẩm cổ nhiều năm. Lòng tôi có lúc như rắn; có lúc tràn trề tình thương. Tết này tôi là người trượng quốc, tự do chống gậy vào

Triều».

Mỗi độ Xuân về lòng tôi chứa chan ý xuân, vị xuân và hy vọng với Xuân. Tôi kêu lên: *Trời đất chửa già ta chẳng già*:

Thật, lòng tôi chửa già, trí tôi cũng không chịu già. Nhã là chí tôi, lại càng nhí độ nào :

Ý chí ta đầy voi

Bao trùm cả đất trời

Lòng ta hòa vạn vật,

Đau cài đau người đời!

Nhin thảo mộc vinh xuân huy, tôi ngâm:

Hồng Hạnh chi đầu xuân ý nào:

Lòng tôi đầy những tình thương, thương người, thương đời :

Tôi muốn đời tươi mãi
Cho muôn loài sống qua
Trong tình thân ái đầy
Khỏi hạn đã sinh ra.
Nhưng Tình thương ở trong cảnh nào?

Tình thương trong hòa bình

Hòa bình trong tâm hồn. Hòa bình trong thể xác.

Hòa bình trong xã hội. Hòa bình trên thế gian.

Không hòa bình lấy đâu mà thương, và tình thương lấy đâu mà nảy nở! Không hòa bình thì chồng xa vợ, mẹ xa con. Không hòa bình trong cảnh chiến tranh toàn diện của ai kia chủ-trương, thì Anh bên này, em bên kia, vợ không dám trông chồng!

Cho nên tôi khát vọng hòa bình. Mà! Hòa bình ra sao? Phải là Hòa Bình trong công bằng.

Không công bằng là mầm xung đột, xung đột trong chuyện nhỏ. Xung đột trong xã hội. Xung đột trong quốc gia. Xung đột trên thế giới.

Không công bằng là đơn đường cho chiến tranh. Không công bằng là chấp nhận xâm lược, là đầu hàng giặc, khi mình là người bị chiến.

Cho nên tôi đòi công bằng. Chỉ một điều kiện công bằng. Hòa bình của tôi rẻ lắm. Thể mà mua mãi chưa được.

Tôi nói trả lại.

Có Công bằng mới có Hòa bình, tâm hồn, thể xác, xã hội, quốc gia, quốc tế.

Có Hòa bình mới nuôi dưỡng và phát triển được Tình thương

Có Tình thương lòng tôi mới thường thức được ý vị hương trời trong cảnh :

Trong vườn cây cổ hòa xuân sắc.
Ngoại phố gài trai tươi tắn hinh.

TRẦN VĂN ÂN

HOA GẤM NGÔN NGỮ DÂN TỘC

- THƠ THÁI DỊCH
- LÝ ĐÔNG A
- CAO TIÊU
- NHẤT UYÊN

KHI ngôn-ngữ của một dân-tộc chung dúc lại, ngắn lại, vọng lèn thành « phuơng-trình » àm-thanh trả lời cho sự đòi hỏi của thính-giác, thì nó thành thơ thành hoa gấm ngôn-ngữ. Ví dụ : ở Nguyễn Du. Ví dụ : ở Chu-Mạnh-Trinh. Ví dụ : ở Tân-Đà...

xx

Nhưng hãy xin bắt đầu ở chốn phải bắt đầu. Trước hết, xin đọc :

Bach-vân thiên tài không du du.

Tinh xuyễn lịch lich hán dương

Phuơng thảo thê thê anh vú
châu.

rồi lại đọc :

Amour vcs baisers florentins
Avaient une saveur amère
Qui a rebuté nos destins

Douleur qui double les destins
và đọc xong thì tấm tắc : thơ đến
thế là hay tuyệt ! Tấm-tắc thi tấm-tắc,
nhưng lòng người Việt-nam
hơi vắng và bùi ngùi — vì trên là
thơ Trung-quốc, dưới là Tây !
Chẳng phải hoa gấm ngôn-ngữ
của dân-tộc Việt-nam ! Giá mà ta
có thơ của ta !

xx

Vượt ngược biên-giới Trung-quốc, vượt lại Ngũ-đại-dương và Ngũ-đại-châu, người thường-ngoan thơ dân-tộc đọc bài Xuân Thu-hoa trong Đạo-trường-Ngâm của một nhà thơ mà tôi nói không ngترong với chính mình là thơ « trước không từng có, sau chưa thấy có » (Tiền vò cõ-nhàn hậu vò lai giả) — trừ Tố-như, có lẽ, — và tôi sẽ viết riêng một bài để tỏ tấm lòng quý trọng : Người ấy là một nhân vật : Thái-Dịch Lý-Đông-A.

XUÂN THU HOA

(Quốc miếu tụng)

Chí Hồng Bàng chin vạn mở
Kinh Dương
Bọc trứng ngày trăm con chia
núi bề
Giống Tiên Rồng văn-hoa cực
viên phuơng
Nước Đại-Việt xuân thu hàng
vạn-thể.

Đại Việt chí ký

Xuân Thu chí hương

Đinh Tiên Hoàng khi Cờ Lau
Vạn Thủ

Trần Hưng Đạo khi Vạn Kiếp
di cư
Lê Văn-Hưu khi chép thành Sứ
thăng
Hàn Nguyễn Thuyên khi đọc tể
ngữ tờ
Đại Việt chí ký

Xuân Thu chí hoa

Lê-Thái-Tô khi bình Ngô đại cáo
Còn non sông anh khí vẫn băng

hoảng

Lê Hồng Đức khi vườn quỳnh
chỉnh giáo

Còn muốn năm nắng hóa vẫn
chang chang

Đại Việt chí ký

Xuân Thu chí quang

Nguyễn Quang Trung khi bình
Thanh thệ chúng

Nguyễn văn Thành khi chén
rượu điếu lang,

Phan Sào Nam khi viết pho
vong quốc

Còn là hồn Đại Việt sống vỗ
cương

Đại Việt chí ký

Xuân Thu chí dương

và đọc thêm thơ của tác giả ấy:
Vạch lối muôn năm trước
Tim đường muôn năm sau
Thái bình làm sách ước

Tấm băng ngà bóng rủ
Đóng suối cuộn cành hoa

Khói mây kín Mù mịt
Như không, như sáu Như
Anh hùng đau mắt hết
Như thiếu, như có dư.

xx

Bây giờ, từ giả thi bá (mã thi bá Việt-nam về thơ thật !), ta trở về cõi nhàn-sinh trực-tiếp : cõi ấy có thi-sĩ Cao-Tiêu ; một nhà thơ hiếm có trên chiếu thi-giới mà chính văn-hữu Hoàng-Trọng-Miên thường trầm trồ.

HOA TRẮNG

Đầu non ai mơ ai hè ! Trắng !
Trước giờ ai cười ai hè ? Hoa !
Nào Đàn :

Thơ ai chào đồng tới
Đàn ai khóc hè qua ?

Mà nay :
Núi cách, sông chia, đồi mồi ngả
Mây hờn, mờe tủi, giận khôn
người.

Muôn nẻo lòng son ý thăm

Cung Chúc Tân Xuân

PIN CON Ó

Sáng bền không rỉ



TAM-ÍCH

giới thiệu

BẠN SẼ ĐỌC ĐƯỢC

VỚI NHỮNG MỤC :

- ĐỜI MỚI hằng tuần ra ngày thứ bảy
- NGƯỢC THỜI
- THỜI TIẾN
- Ý VÀ VIỆC
- TIN TỨC THẾ GIỚI, TRONG NƯỚC
- THẾ GIỚI CÓ GÌ LÀ ? Các báo trong nước ngoài nước có nói những gì đáng để ý.
- TIỀN (danh cho đấu sĩ)
- TIẾNG NÓI CỦA PHỤ NỮ
- CÁC VĂN ĐỀ CỦA THANH NIÊN
- KHẢO LUẬN
- TRUYỀN NGẮN — TRUYỀN DÀI
- THƠ — TÙY BÚT
- ĐIỀU TRA, PHÓNG SỰ
- BÌNH LUẬN CHÁNH TRỊ QUỐC NỘI, QUỐC TẾ
- LẤY MẮT ĐỜI NAY XÉT VIỆC ĐỜI XƯA
- MỖI THÁNG TÓM TẮT MỘT CUỐN SÁCH CHỌN LỌC
- CHUYỆN VUI BỒ ICH v.v...

ĐỜI MỚI không đả kích, ĐỜI MỚI chỉ xây dựng, xây dựng toàn diện.

ĐỜI MỚI sẽ giúp bạn có một lối nhận xét đúng mực, một thái độ thích ứng hoàn cảnh, giúp bạn xây dựng bản thân và xây dựng xã hội.

ĐỜI MỚI sẽ đem tới cho bạn một niềm tin cẩn thiết cho một đời sống đáng sống.

ĐỜI MỚI ước mong tái ngộ những bạn ĐỜI MỚI 15 năm về trước để cùng chung ra sức xây dựng đời sống mới.

TÂN VIỆT

ĐỌC TRONG SỐ TÓI :

VÌ SỐ XUÂN ĐỜI MỚI này chuẩn bị gấp rút nên một số bài bạn phải gác lại, sẽ đăng số Tân Xuân, đầu năm Tân Hợi. Xin bạn đọc dồn đọc các bài sau đây :

— TỔ CHỨC SANH HOẠT THANH NIÊN

G.S. Tặng Kim Tây

— CÁI THÚ LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI

Bội Lan Huê

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm mới hạnh phúc

ÔNG BÀ

NGUYỄN-VĂN-HUYỀN

CHỦ TỊCH THƯỢNG NGHỊ VIỆN

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm mới an vui

ÔNG BÀ

NGUYỄN-BÁ-LƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘ NGHỊ VIỆN

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm mới vui may

TRUNG TÁ VÀ BÀ

HOÀNG-ĐỨC-NINH

TÍNH TRƯỜNG BẠC LIÊU

Cáo lối bạn đọc. Cũng vì phải chuẩn bị gấp rút để số báo này ra mắt kịp với quý bạn trong dịp xuân về, bản biên tập cũng như ăn công đã phạm phải ít nhiều sơ sót, mong quý độc giả thông cảm và tự định chính dùm cho. Trong bài «năm Tết trong tù» nới trang 37, cột 2, giòng 15, xin đọc: Ông Nguyễn hữu Thuần, nguyên bộ trưởng Ngoại giao, bài «đời điện thảo luận với Ô. Bảo Đại», trang cột 3, giòng 28, xin đọc 39, «Đến tháng.. ông Xuân giài tán chánh phủ làm thời Nam phân VN..»

Hoa gấm ngôn ngữ dân tộc

Đèn trời trăng ngất hoa ngày.
Nửa gánh gươm dân, một lời
chi bốn phương hè, làm cánh
mây...

Cho hay :
Trăng hè ! Hoa hè ! Đời người
hè !

Lòng trăng trinh tráng

và đọc thèm hai câu nữa,
trong nhiều câu, trong muôn câu,
trong một ngàn lẻ một câu — hay !
Bảng qua một tiếng chim về
muộn

Với voi buồn như nhớ tận đâu
Rồi lại đọc — bỏ đi, không
đọc, thì thấy tham, vì lòng thương
thơ muốn trọn, muốn vẹn, đọc
không hết, nhớ thơ, thơ hay :

Ta hỏi đâu ? tim đâu ?

Hồi những lòng thuở trước
Hồi những tình mai sau !

Đèng đẽ cỏ hoa giải đâu.

Nhờ mấy câu :

Tiếng chiều rơi chầm chậm
Tiếng nước luồn qua khe

Néo lòng không cửa che
Rồi nhở luồn :

Thời gian pha loảng

Âm-tinh Mùa xưa

Giả từ tuổi mộng tuổi thơ

Thôi trông xuân nang, thời chờ

thu sương

xx

Thi sĩ Cao Tiêu làm tôi nhớ
lên giang Hà-Huy-Hà, Sơn-Nam ;
người trên từ 1946 đã làm vạn câu
thơ dân-tộc, người dưới làm đời
ba, đám ba, mươi — những đều
thẩm tinh dân-tộc và nhạc-tinh
mười, độc đáo !

Nhưng muôn nói về nhạc-tinh
là ý và lời tuyệt-tác thi tôi cầu
nguyện che vạn-thần-hữu đọc
những bài sau này mà tôi đã
được đọc trong tạp chí Thời Nay :

đây là ba nhà thơ Nhật Uyên,
Phan-Trần, Phượng Tần mà hình
như tên tuổi chưa nên danh —
nhưng thơ thi tuyệt ! Nhạc-tinh :
độc đáo ! nhíp thơ : hiếm ! Từ, từ,
ý thơ, riêng tôi, lần thứ nhất tôi
mừng được thưởng thơ. Tôi lần
thứ hai mừng được thưởng thơ. Tôi lần
thứ ba mừng được thưởng thơ. Tôi lần
thứ tư mừng được thưởng thơ. Tôi lần
thứ năm mừng được thưởng thơ. Tôi lần
thứ sáu mừng được thưởng thơ. Tôi lần
thứ bảy mừng được thưởng thơ. Tôi lần
thứ tám mừng được thưởng thơ. Tôi lần
thứ chín mừng được thưởng thơ. Tôi lần
thứ mười mừng được thưởng thơ. Tôi lần
thứ mười một mừng được thưởng thơ.

Tình không còn là trái ngọt
Tình đau đau cành cây cong

XUÂN ĐỜI MỚI

Chẳng lẽ giờ nhiều mới nhớ
Chẳng lẽ mرة nhiều mới mong
Ngày mai ta trở xuông đó
Là vàng ủ kin mồ chưa ?
Thor bay theo hoa theo lá
Bao nhiêu thor lịm mới vira
Bây giờ buồn muôn chết được
Bây giờ tình đã chết chưa ?

NHẤT UYÊN

KIM

Sao kim không về cho anh yên
ngủ
Trở giấc thương hoài buồn hoài
khôn nguôi
Mây trắng bay bay mây trắng
ngâm ngùi
Cười lên cho cao cười nghiêm
ngura bóng
Cười lên cao cười sca dù ấm
Sao kim không về cho anh yên
yên
Hồn thoi xanh xao hồn ôm mộng
hiển
Anh lúa trắng sao lúa chìm ca
hát
Lúa áo em bay lúa mồi ngao
ngát
Rồi ngắt đóm sàu cài lèn mặt
kun
Cho mắt kim sầu — sầu ai
nhớ nung
Chúng mình ngoan em dài trời
xao xuyến
Chúng mình ngoan em rì rò
trò chuyện
Tròn tiếp lời ru lời ru thuần
aug
Chúng mình yểu nhau yêu nhan
mènh mang
Nhưng quả bong bong bắt đầu
tro vè san giục ngứ
Từng đóm lửa lòe rà

Lòe ra
Và như thế suốt đời
Anh ném tinh yêu vào ly cà phê
Đen nhánh
Quay đều

Ở đó anh tìm thấy các em
Bầy con gái da vàng

Sao kim không về cho anh yên
ido

Mộng mị chập chờn se sắt chua
thân

Sao kim không về còn chỉ ngại
ngắn

Oi con chiên yểu anh ghê trung
kỷ niệm

Cười lên cho cao cười nghiêm
ngura bóng

Cười lên cho cao cười sao dù ấm

Sao kim không về cho anh yên
yên !

PHƯƠNG TÂN

xx

Tự do diễn đàn

TIẾNG NÓI CỦA GIỚI BIỀN CHỦ Trở lại Luật Người Cày Có Ruộng

* Kỳ.sư LÊ-VĂN-TRỌNG

LỜI TÒA SOAN: Kỳ.sư Lê.Văn-Trọng có nhâ ý gởi đến chúng tôi bài báo này nhằm góp ý kiến để làm sáng tỏ luật Người Cày Có Ruộng theo tinh thần tôn trọng tự-do tư tưởng nằm trong khuôn khổ Dân-chủ, chúng tôi đồng nguyên văn bài này, nhưng sự xét đoán về phần đọc giả, và trách nhiệm tinh thần về phần tác giả.

Đến ngày nay luật Người Cày có ruộng vẫn còn gây nhiều thắc mắc giữa các giới nông gia vì nông dân là người sanh-trưởng trong một gia đình diễn chủ, rõ ràng được thấu rõ ít nhiều về vấn đề ruộng nương, vì vậy mà luật người cày có ruộng làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi còn nhớ lại Dự 57 ngày 22.8.1956 của Đệ Nhứt Cộng-Hòa nhằm việc cải cách diễn địa, cho công bằng, giúp tá diễn trở nên tiêu diễn chủ, và hướng dẫn phân tiến bộ, phản kinh tế.

Có người cho rằng đạo luật không nhơn lạo vì sẽ gây lạm dụng bát công xã-hội.

Có người hỏi tại sao Đạo luật diễn chủ được giữ lại kêu là suất lưu-trì không quá 100 mẫu, tây Dầu biện pháp có khắc nghiệt hay không, điều này tôi xin miễn bàn.

Điều mà tôi muốn nhấn mạnh đây là: sự hứa hẹn giúp đỡ tiền chủ hoạt động, công kinh nghệ không thấy ở đâu hết chỉ biết người diễn chủ mỗi năm đến Tông Nha Ngàn Khổ lãnh tiền truất hưu. Số tiền đã ổn định trên 10 năm về trước, ngày nay chỉ còn giá trị không đầy một phần

rèn ba mươi 30

Dầu sao người diễn chủ cũng còn hy vọng giữ được 100 mẫu, chờ ngày thanh bình trở lại để họ tiếp tục công nghiệp cho con cháu về sau. Nhưng rất tiếc hy vọng này ngày nay đã tiêu tan. Một đạo luật mới đã ra đời, lì mạnh hơn Dự 57 nhằm vào mục đích chính là hữu sản hóa nông dân hầu tạo cơ hội thăng tiến đồng đều.

Giới nông dân thi bất bình về sự cấp phát, từ xưa đến nay họ đã từng làm hàng trăm công ruộng, ngày nay của chính-phủ không cho phép ai làm trên 30 công như vậy là Luật Người Cày có ruộng có mục đích chặn đứng các phát triển về khả năng sản xuất của họ chàng? Nếu vậy thì đó là chính sách bần cùng hóa nhân dân?

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chính sách Cải cách diễn địa là một biện pháp cách mạng cao, áp dụng hòa đê kiến tạo một thế hệ mới đê phòng ngừa những xung đột có thể xảy ra một ngay kia về sự tranh chấp giữa hai giới diễn liên hệ. Đổi tượng của luật người cày có ruộng là nông dân; không những chính phủ sẽ cấp đất cho họ mà thời chính-phủ còn phải giúp đỡ cho họ đê có đầy đủ phương tiện đê khai thác. Đổi với diễn chủ thi Đạo luật đã ghi rõ ràng sẽ bồi thường thỏa đáng vi sẽ giúp họ xoay trở và tăng giá sự nghiệp qua các hoạt động công kinh nghệ hoặc thương mại theo như lời Tông Thống đã thường tuyên bố.

Sự nghiệp của giới nông gia được tính ra độ 177 tỷ bạc VN. Sự nghiệp to lát này sẽ được sử dụng cách nào? Đó là vấn đề mà người diễn chủ đều đặt ra.

Ngoài ra 20% bằng tiền mặt mà họ sẽ lãnh ra, số 80% còn lại sẽ trả toàn là bằng trái phiếu. Đạo luật có ghi trong điều 10 rằng các trái phiếu này có thể đem cầm, Đạo luật sẽ được chỉnh đốn một cách hợp tình hợp lý qua các sắc lệnh qui định việc thi hành mà Chính-phủ sẽ đưa ra. Nông-gia và nông dân đều phản đối Đạo luật.

Phản-Dòng người Đại diễn chủ không rõ về thắc mắc về sự mua đất của chính-phủ, nhưng họ rất quan tâm về việc bồi thường, họ có thái độ nghi ngờ, không biết Chính-phủ sẽ bồi thường đầy đủ hay không? Trái phiếu trả trong 8 năm sẽ có giá trị ra sao? Chính-phủ sẽ giúp đỡ họ trong công cuộc khai thác công kinh nghệ cách nào? hay là sẽ bỏ rơi họ như Đệ Nhứt Cộng-Hòa? Giới tiêu diễn chủ thi phản đối rất mạnh, họ cho rằng Đạo Luật vi hiến; họ thành lập ủy ban chống đối, họ tổ chức nhiều buổi họp mặt đê tố cáo, họ cố ý định sẽ đưa Đạo luật ra trước Tối Cao Pháp Viện.

DÂN SỐ THẾ GIỚI MỘI TUẦN TĂNG THÊM GẦN TRIỆU NGƯỜI

(Reuter). Dân số thế giới hiện nay là 3.632 triệu và cứ mỗi tuần lễ dân số sẽ tăng thêm khoảng 1.400.000 người.

Theo mức độ gia tăng như trên, dân số thế giới sẽ tăng gấp đôi khoảng 30 năm nữa.

Theo văn phòng thống kê dân số, dân số thế giới tăng thêm 138 người mỗi phút. dân số các nước mở mang ở Âu châu, Bắc Mỹ, Nga, Úc, Tân Tây Lan và Nhật Bản dân số già tăng trung bình mỗi năm dân số ở các nước đang mở mang như Á châu, Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh già tăng khoảng từ 2,3 và 2,9 mỗi năm.

chuyển nhượng, giải tỏa các mồn ng đê được trang trải thuế điện thô hoặc đê mua cõ phần các xi nghiệp tư hoặc quốc doanh, nói cách khác là người Biển chủ phải tìm cách nào đó, đê sử dụng các trái phiếu một cách hữu hiệu; vấn đề quan trọng hơn hết là sự mua cõ phần trong xi nghiệp. Nghiệp đoàn nông gia đã nhiều lần tiếp xúc với ông Tông-Trưởng Cải cách diễn địa đê bàn về vấn đề này và có nêu ra những nguyện vọng chon chaph.

Chúng ta biết rằng trong các nước tiến bộ về ngành sản xuất chẳng hạn như nước Mỹ, nước Nhụt, các công ty xi nghiệp đều chịu sự điều khiển theo sáng kiến tư nhơn.

Nước Việt-Nam đã đi trái ngược nguyên tắc này từ hồi thời ông Ngô-Đình-Diệm.

Phản nhiều các công ty lớn như nhà máy cement, giấy, bông vải v.v... đều là xi nghiệp quốc doanh, những người điều khiển là công chức của Chính Phủ đặt ra. Họ chỉ lãnh trách nhiệm điều khiển, chứ họ không quan tâm tới quyền lợi của các cõ đồng.

Tôi đã tuần tự trình bày luật người cày có ruộng như trên và như vậy-vâh đê đã trở nên minh bạch, với mấy điểm sau: 1) đã chấp nhận biện pháp cải cách diễn địa hiện nay như một nhu cầu khẩn thiết mà tình trạng nước nhà đòi hỏi thi ta không có lý do gì lôi ngược giòng nước lịch sử. Tuy nhiên chính quyền cần chỉnh đốn những chi tiết lách lạc cách nào đê cho giới tiêu diễn chủ khỏi phải chịu thiệt thòi, vì họ cũng đứng trong thành phần đa số quần chúng nghèo, muộn mòn mình lèn. Thứ đến là đổi với diễn chủ chịu truất hưu,

2) Chính-quyền cần sớm chấm dứt tình trạng xi-nghiệp quốc-doanh mà, Tông-Thống thường tuyên-bố bán lại cõ-phần cho tư nhơn. Vậy thi cõ phần... ấy cần được sớm bán ra cho các diễn chủ đã chịu truất hưu và được bồi-thường bằng trái phiếu.

Áy là thời cơ thuận-lợi nhất đê cho Chính phủ đê giải-quyết hai vấn đề sau đây:

a) Hữu-sản-hóa nông-dân đê Cộng-sản hết lợи-dụng được giáo-dìu - giao-cấp đầu-tranh».

b) Giải-quyết tình-trạng bê bối ở các xi-nghiệp quốc-doanh.

3) Khi cõ phần đã bán hết rồi

mã số nợ vẫn còn thi Chính-phủ lại dùng mã số nợ còn lại, tạo ra cho giới diễn chủ các xi nghiệp khác, như ngân hàng dự trữ là một. Cũng có thể đồng thời dụng lén xi nghiệp mới trong khi bán các cõ phần này; dầu sao đây cũng chỉ là những nét phác họa chính mà thôi; sự thực hiện đòi hỏi nhiều công phu cõ gắng khác nữa.

Nếu được như vậy quả thiệt là dân-tộc này có phước vì luật người cày có ruộng không những hủy diệt được giao-cấp vô sản trong nước mà CS lấy đê làm đối tượng đê đấu tranh giao-cấp, mà còn chuyen hướng được nền kinh-te Quốc-gia một cách quyết định từ hoạt động nặng về nông nghiệp qua hoạt động nặng về kỹ nghệ.

Tuy nhiên giới tiêu diễn chủ mới này cũng cần được giúp đỡ và tổ-chức đê cơ giới hóa được ngành nông nghiệp hâu chuyen sổ nhơn công về hoạt động kỹ nghệ v.v...

4) điểm cuối cùng mà tôi muốn nêu ra đây là giới diễn chủ phải tích cực tranh đấu trong tổ-chức hợp-pháp, chặt-chẽ ngõ h้า đạt được hai điểm hai và ba nêu trên. Chúng ta không phải tranh đấu cho cá nhân và gia đình ta mà thôi, chúng ta còn có bồn phận hướng nhâ lãnh đạo về chiều kỹ nghệ hóa nước nhà và giảm thiểu lẩn lẩn những bất công xã-hội trong tinh thần của câu nói bất hủ của Montesquieu «mỗi dân tộc đều xứng với chính quyền cai trị họ» (chaque peuple mérite son gouvernement).

Trong một xã-hội đang chuyen minh đê tiến bộ thường có nhiều lực lượng ngăn chặn sự tiến bộ này. Tôi tha thiết kêu gọi anh em trong giới nông-gia tích cực tranh đấu đê hủy diệt những lực lượng ngăn chặn ấy h้า đua cộng đồng dân-tộc sớm ra khỏi chậm tiến. Đó là cái giá mà, đứng hàng đầu ở vùng nông thôn, chính chúng ta phải trả trước đâ. Kế đó chúng ta sẽ có quyền bắt buộc các giới khác làm nhiệm vụ như chúng ta trong ý thức sung mãn phát triển dân tộc vậy.

Kỳ sú: LÊ-VĂN-TRỌNG
Tông-Tho-Ký Nghiệp-Đoan Nông Gia.

NÓI RÕ VỀ PHẦN VIỆC CỦA TÔI ĐỐI VỚI L.N.C.C.R.

Có nhiều thán bâng, nhiều người quen biết hoặc nhiều hoặc ít, nhiều người chưa quen thán, viết thư đễn tôi, hoặc đến gặp tôi, đê than phiền về Luật Người Cày Có Ruộng. Tôi không chống đối nguyên tắc truất hiều đê cho Người cày có ruộng, nhưng các vị này cho rằng bắt buộc phải có *trục canh* đối với một số mẫu ruộng rất nhỏ 5,10 mẫu, và bắt buộc phần hưống hóa phải có khai trước ngày 27.3.1970, (phần lớn diễn chủ không có khai trước) v.v là gác xáo trộn, và tạo nhiều bất công, và cho tôi biết:

«Phản đông người Miền Tây qui tội cho tôi, Thàm chí còn cho tôi là «sát nhâ» là khâc.

Tôi lấy làm đau khổ đê được nghe vào tai các lời tố cáo nói trên.

Xin nói rõ nơi đây rằng LNCCR đã soạn thảo từ lâu, từ trước khi tôi vào làm Phụ tá Đặc biệt về nghiên cứu chính trị văn hóa của Tông Thống.

Tôi vốn là người dám lãnh trách nhêm, dám làm dám chịu. Nhưng tôi chỉ có phản việc của tôi mà thôi. Vâlại tôi cũng đã trình Tông Thống về một vài khía cạnh và ánh hưởng chính trị của LNCCR và không quên cùng bạn ký sú Lê Văn Trọng, Ông Nguyễn Hữu Thật (Nghiệp đoàn Nông-gia) và dân biểu Lê tài Hòe trao đổi ý kiến nhiều lần về vấn đề này. Vâlại xin nói rõ ràng về Cá nhân tôi, tôi tán đồng tu chính LNCCR cho đê được thiết thực và công bằng hơn.

Xin những bạn và người đã quen thán hay chưa quen thán, xin đồng bào hiểu cho nhiệm vụ của tôi là Nghiên cứu chính trị Văn hóa. Phần việc của tôi rất rõ rệt. Vâlại dự thảo LNCCR từ Hành pháp qua Hạ nghị viện, lèn (Xem tiếp trang 51)

RỒNG

★ HOÀNG - THU - ĐÔNG kẽ

N GÀY XƯA, xưa lắm, Rồng có quyền phép biến hóa thành hình dáng mọi vật theo ý muốn, từ chàng thư sinh đến con chim nhỏ, hoặc nàng thiếu nữ là ngọn núi cao. Thuở ấy, giang sơn của Rồng bao trùm từ rừng già đến biển cả, và ở xú lảng giềng của chúa tể loài vật là Rồng, có một ông vua hiền đức được toàn dân kính mến.

Dù ở vào thời xa xưa, có một người cầm đầu trong nước mà được dân chúng yêu chuộng cũng là một điều hiếm lạ, cho nên Rồng này sinh cảm tình đặc biệt đối với nhà vua, thường hay tìm dịp để nhìn mặt. Nhưng Rồng không muốn cho vua phải kính hài mỗi lần trông thấy mình, nên thường thay hình đổi dạng luôn, khi thành một bà lão quê mùa, lúc hóa ra một con bướm, hoặc một bà tu hành, để đến gần vua. Nhờ tài biến hóa như vậy, Rồng nhìn thấy vua mà không bị lộ tông tích, và bao giờ cũng nhận thấy vua là người đầy tử tâm, sốt sắng cứu giúp dân nghèo khổ, trong đời sống và sự khôn ngoan của thiên hạ.

Rồng tự bảo : « Một người xứng đáng dùi dát loài người như vậy, tại sao Thượng Đế lại không để cho sống mãi được làm cho cỏi đời thêm tốt đẹp? »

Thế rồi, một hôm Rồng hóa thành một chim bồ câu bay đậu ở một cành cây thấp trên đường vua sắp ngự qua. Một đám trẻ ngồi nghịch chợt thấy con chim trắng đẹp liền kéo và tới săn bắt.

Rồng — Bồ Câu chưa kịp nghĩ tới việc niệm chú để biến ra hình hài khác thì đã thấy những bòn đá từ tay bọn trẻ tấp ném đến quanh mình. Một viên đá sát cạnh đầu tiên rơi trúng vào cánh trái bị thương.

Phép biến hóa của Rồng tan ngay khi giọt máu đầu tiên nhỏ ra, và dǎng chúa tể loài vật quyền lực vô cùng chỉ còn là một con chim sợ hãi đang bị thương. Rồng chỉ có thể lấy lại quyền phép biến hóa một khi vết thương lành lặn, máu không còn nhỏ giọt nữa, mà trong thời gian chờ đợi ấy, Rồng cứ phải gữ nguyên hình hài con chim bồ câu lồng cánh xơ xác đầm máu đào.

Một viên thị vệ dẫn đám học trò quay về trường, nhắc lại cùng

Trong lòng sôi sục giận dữ, Rồng nghĩ rằng nếu chỉ một giây trước thôi mà nó lấy lại nguyên hình là con Rồng vĩ đại : thân dài to lớn tua tua những vảy sáng chói, bao nhiêu móng vuốt sắc bén như gươm, cái đầu dữ dội với đôi mắt phát hào quang, lớp kỳ chớm chớm đón sóng trên lưng, dưới cong vung vẩy lướt gió tung mây, cả một khối không lò hiện ra như sấm sét vang nổ, diện chớp lòa trời, người lớn trông theo qua cũng dù kính hồn khiếp via huống gì lũ trẻ ranh nghịch ngọt này ! Song giờ đây, ngay lúc này, nó phải bay lên, thoát khỏi tay đưa học trò yêu ốm nhất ! Những bàn tay bé nhỏ kia cầm chặt đá cuội là loại khí giới ghê gớm có thể giết hại mạng sống của Rồng đã thu nhỏ lại trong thân chim Bồ Câu.

Nó hoang mang tự hỏi không biết gienario này có thoát chết được dân chúng yêu chuộng cũng là một điều hiếm lạ, cho nên Rồng này sinh cảm tình đặc biệt đối với nhà vua, thường hay tìm dịp để nhìn mặt. Nhưng Rồng không muốn cho vua phải kính hài mỗi lần trông thấy mình, nên thường thay hình đổi dạng luôn, khi thành một bà lão quê mùa, lúc hóa ra một con bướm, hoặc một bà tu hành, để đến gần vua. Nhờ tài biến hóa như vậy, Rồng nhìn thấy vua mà không bị lộ tông tích, và bao giờ cũng nhận thấy vua là người đầy tử tâm, sốt sắng cứu giúp dân nghèo khổ, trong đời sống và sự khôn ngoan của thiên hạ.

Rồng tự bảo : « Một người xứng đáng dùi dát loài người như vậy, tại sao Thượng Đế lại không để cho sống mãi được làm cho cỏi đời thêm tốt đẹp? »

— Chim sắp rơi rồi, nhắm ném cho trúng ! Con chim kia vào tay chúng ta rồi !

Bồ câu bay lết mặt đất, từng lúc vung lên rồi lại rơi xuống thấp, rồi cánh bắt mồi chời với tuyệt vọng.

Giữa lúc ấy, bốn con ngựa trắng kéo chiếc xe lộng lẫy vàng son của nhà vua ngự qua trên đường.

Vua trông thấy một lú trẻ nhảy nhót, la hét, dắc thang đuổi theo một con chim trắng đậm màu đang cố sức bay lết trên lê cỏ xanh.

Trước cảnh ác liệt ấy, vua thấy lòng đau nhói, ra lệnh cho xe và đoàn tùy tùng ngừng lại. Vua nhảy xuống đường, đứng vào lúc chim liết súc nằm lăn ra chời lùi trè chạy đến bắt. Đám học sinh am hiểu rõ tên con mèo chợt dừng hẳn lại, ngạc nhiên về mặt nghiêm nghị của nuô vua nhìn chúng mà quát mắng :

— Lui ra ! chúng mày còn nhỏ mà độc ác, khống lo học hành mà lại di hành hạ mị con chim hiền lành như thế kia. Chúng mày phải về viết vào vở học luân một câu này : « Tôi thiếu lòng thương đối với loài vật ! »

Một viên thị vệ dẫn đám học

thầy giáo lệnh của vua răn phạt. Trong lúc ấy, vua đưa tay ra nâng chim bồ câu lên, thấy con thoi thóp liền đem theo lèn xe ắp ú vào lòng, đưa về cung chẩn sóc.

Mấy hôm sau đó, Rồng đã trãi qua những cảm giác khó tả. Vốn là một loài vật quyền lực vô song, lại được đối xử như một sinh vật yếu đuối nhất, Rồng — Bồ Câu sống trong một cảnh ngộ lạ lùng. Tuy đau nhức vì các vết thương dần dà được bình phục, nó thấy lòng tràn ngập một niềm vui khác thường khi nhìn về mặt dịu hiền của vua cúi xuống gần.

Vua không chịu để cho ai chăm sóc chim, tự tay mình xức thuốc các vết thương, chọn thức ăn uống cho à trước khi di ngũ không bao giờ quên vuốt ve chiếc đầu trắng muốt xinh đẹp.

Qua một tuần trắng, chim bồ câu đã lành lặn đầy sức. Lớp lông xơ xác trở lại trắng mượt, mỏ hồng tươi thắm. Tuy vậy, Rồng chưa thể

BIẾT LÀ HẠI NHƯNG KHÓ BỎ

(Reuter). Một giới chức cao cấp y tế nước Anh hôm thứ Năm ghi nhận là hút thuốc là làm đe dọa nhiều nhất về sức khỏe không thể tránh được.

Sir George Godber, viên chức cao cấp y tế tại Bộ y tế ước lượng rằng số chết vì hút thuốc lá gần tới 100.000 người tại Anh trong mỗi năm. Ông Godber cho biết trong một bản báo cáo hàng năm của ông trong khi tỷ lệ số chết lại cao đều là người già, thì có nhiều người trong nhóm có tuổi làm việc lên tới tuổi 60 gây ra đến 190.000.

Ông Godber nói tiếp là bỏ hút đem lại lợi lớn cho sức khỏe. Và cái lợi tiết kiệm là giảm được tiền khám bệnh và bớt nghỉ làm việc để làm việc sẽ tăng được hàng trăm triệu anh kim mỗi năm.

yết định từ bỏ cái hình hài mà suýt đã mất mạng vì nó. Không làm chim bồ câu nữa, tức là xa cách nhà vua hiền đức, không còn những cảm giác dịu dàng vuốt ve của đôi mắt và bàn tay vua. Rồng đứng dâng chưa muốn trở về rừng vì lòng còn quyền luyến ân nhân, nhưng không thể nán lại mãi chốn hoàng cung, và tiếng gọi của trời cao gió lênh thút dọc, kêu gọi, nên một hôm khi đứng trên tay vua, chim ha giọng bảo :

— Tôi sắp phải vĩnh biệt bệ hạ, nhưng trước khi đi, tôi muốn để lại một kỷ niệm tớ lòng cảm ơn bệ hạ đã cứu sống tôi trong cảnh hải mía lung tung không khéo để cánh chạm phải tì hổng mắt cá công trình của tôi ! Nhìn xem, tôi chỉ còn kéo một sợi tơ dính liền với gốc bao lớn kia là xong việc. Nếu mà dừng yên đừng động chạm gì đến thì tôi thưa dứt được một màn to tuột dép nơi đây, nhưng thật chán quá, người ta có mấy khi chịu ở yên và quyền năng như thế ?

— Đó là điều bí mật của tôi. Bệ hạ hãy lo giữ lấy bí mật của mình ! Chào bệ hạ !

— Dàn bà tại còn tệ hơn thế nữa ! họ hắt cả miệng ăn của mình đưa vào miệng.

Rồng — Bồ Câu thì thăm lời chủ mẫu nhiệm bên tai vua rồi vút bay đi. Vua đang còn ngồi ngần trước sự việc bất thường vừa xảy ra, bỗng nghe vang vang tiếng nói của một con bướm chập chờn bay đậu qua các chậu hoa ở sân thượng.

— Khi mình không hiểu chuyện thì tốt hơn hết là đừng có nói năng gì, phải không bà chị Nhện ?

Một con nhện đang gioe to trên các hình kiến trúc bao lợn hầm giọng đáp :

Tôi cũng nghĩ như anh. Song vua chúa luôn luôn vẫn xét đoán lâm lặc về chung quanh. Người ta nịnh hót quá làm cho đầu óc vua chúa không còn biết phân biệt phai trái gì nữa.

Bướm nói :

— Tuy vậy ông vua này cũng không phải là hạng xấu. Chẳng biết những ông vua khác ra sao ?

Vua ngạc nhiên lắng nghe tiếng nói mới lạ của loài vật lần đầu tiên đến tai mình. Những tiếng nói nhỏ vút hoặc lanh lảnh của loài bướm, nhện bồng tròn nên đầy ý nghĩa. Nhà vua không bắt bình về những nhận xét chân thực của chúng. Từ trước đến nay mà chỉ thấy những kẻ quỉ gối, khom lưng, chỉ nghe những lời tản tung nịnh bợ, giờ đây những lời nói không màu mè của bướm, nhện đem lại một nỗi vui mừng lớn lao.

Thực lòng vua cảm ơn bạn mang lốt bồ câu đã truyền cho nghe hiểu tiếng nói bí mật của loài vật.

Trong lúc tì tay vào bao lợn,

mái lồng nhẹ các câu chuyện trao đổi giữa loài vật. Vua không để ý đến hoàng hậu đang lại gần.

Còn bướm hỏi con ruồi vừa

bay vào phòng nhà vua vo ve chạm vào cái mặt kính : Chủ mày tìm gì thế ?

— Tại sao thế ? Thường có bao giờ bệ hạ dấu diếm việc gì với thần thiếp đâu. Ai ngăn cấm bệ hạ không cho thiếp biết chuyện đã làm cho bệ hạ thích thú vui cười ?

— Không có gì đâu, ái khanh à. Thôi, chúng ta dừng nói đến chuyện ái nữa, ái khanh hãy theo trampedi dạo trong rừng. Ta thử cởi đôi tuấn mã của vua nước láng giềng phía nam vừa tặng xem có vừa ý không ?

Hoàng hậu dành vang lời, theo sau vua bước xuống tầng cấp nội điện.

Thị vệ dẫn đến hai con ngựa trắng phục sức yên cương rực rỡ : Một tấm nhung xanh viền châu ngọc phủ lưng ngựa chở hoàng hậu, và một tấm da vàng óng ánh phủ lưng ngựa vua cõi. Theo sau là đoàn tùy tùng và hộ vệ nai nịt trọng thể.

Trong tiết xuân dịu dàng vua sánh vai hoàng hậu đi trên con đường hai bên đầy hoa phổ dù mù sặc.

Đang lúc Hoàng hậu cười nói ríu rít trước phong cảnh xanh tươi quanh mình, vua chợt nghe con ngựa đồng cỏi lên tiếng thì thầm với bạn.

— Sao mày cứ lắc đầu mãi thế ? Có phải bị ruồi trâu nó cắn không ?

Con ngựa đi cạnh trả lời :

— Tao thích bị cả đàn ruồi trâu bu căm hơn là phải nghe hoàng hậu lải nhài mệt bên tai. Dụng nói the thé của bà ta như chọc điếc con rái, nếu tao không dằn lòng thì đã hát bà ta xuống rồi. Với lại bà ta cỏi ngựa rồi quá, y như là một bít thịt nặng nề chất trên lưng.

Hoàng hậu vẫn thường tự khoe mình cỏi ngựa giỏi nhất trong nước và có một thân hình mảnh mai, khiến vua nghe qua lời nhận xét của ngựa phá lén cười.

— Bệ hạ cười gì thế ?

— Trầm cười vì lời của hậu vừa nói đó.

— Thiếp có nói gì đâu.

— Thế thì... trầm cười vì lời hậu sắp nói.

— Bệ hạ muốn chế nhạo thiếp rồi. Từng lúc bệ hạ lại cười mà không cho thiếp rõ nguyên nhân, như vậy có khác nào bệ hạ khinh thường thiếp không ? Thiếp không còn làm

(Xem tiếp trang 50)





Xuân là tuổi trẻ Sinh nhật cảm thán của năm chạy !

Cô phong

(Trích Hoàng Minh Ngò Kiều)
Viết trong khánh từ hình Côn
son — 1959 —

Xuân đi đâu mà bảo Xuân về,
Năm ngoài cũng Xuân về Xuân
đi !

Trần thế mấy Xuân rồi dở ta ?
Người đời chỉ có một xuân thi.



Xuân là tuổi trẻ của năm chạy,
Tuổi trẻ là xuân có hạn kỳ.
Khoái lạc rả tan trong nháy
mắt,
Đời người chan chứa những sầu
bi !

Xuân về tăng trưởng lòng ân ái,
Vũ trụ bao la tráng chí phi
Âm áp trời xuân tình một khối,
Địa hòa dương khí sắc muôn
tia.



Tết Kỷ Hợi

Chó đi heo lại những năm qua,
Thâm thoát thời gian bức tuổi
già.
Tết trước Chí hòa còn gấp vợ,
Tết này Côn đảo rất xa nhà.
Âm u ngục thất người khô
cát,
Rực rỡ ngoài trời cây trồ hoa.
Chim nồi, mèo cỏ, lợn tao hóa,
Khóc cười tan hợp chẳng bao xa.

1959



Mấy văn thơ Xuân trong khám của TRẦN-V-ÂN



Xuân hồi sinh

Giáp Thìn cởi mở hồi sinh Tết,
Con cháu một nhà xúm xít vui.
Cầm cỗ tử hình tàn tạ héo,
Tự do phản chí nở nang tươi.
Nước nhà duyên nợ vẫn chưa
dứt,
Xã hội lao công chẳng được thời.
Vào tử ra sinh thế hy hưu,
Sống còn tu phúc chịu ơn Trời.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn
13-02-1964



Ba nhà thơ Nhất Uyên, Phương
Tấn, Phan Trần có một điểm là :
tù thơ thi Việt-nam đã dành, tù
thơ lại rất dân-tộc, ý thơ không
vượt biên giới đất nước, và nhạc
tinh của thơ lại lạ, không mượn
không vương thơ người đời trước,
vương kế đến sau — một khối âm
thanh riêng. Đó là chỗ khó nhất.
Các anh là ai ?

Đã lâu lắm, tôi không được
đọc thêm : họ vắng, hay tôi đãng
tri ? Tạp chí Thời Nay không ồn
ào nhưng giúp đọc-giả suy-tư.
Thời Nay kể truyện năm đại chau
và năm đại dương — mời thiên
hà suy-tư. Tự ý tự lời trong báo
không có phè-phán : cái: nghĩa,
người đọc gần. Nói khác đi : nhà
văn đề cho người đọc do chuyện
vũ-trụ chuyện nhân-sinh rồi tự
minh tìm lấy hướng phè-phán của
chính mình. Sao lại cứ phải mượn
ý người để vọng ý mình ?

Còn về thơ : thỉnh thoảng
Thời Nay lại có hoa cỏ gấm — hoa
gấm. Nhất là hoa gấm đất nước —
thơ dân-tộc, gấm dân-tộc !

Sắp hết Canh Tuất.
TAM-ICH

TRONG ĐÁ MẶT TRẮNG CÓ DƯƠNG KHÍ ?

LA MÃ.— Lần đầu tiên
dương khí được lọc ra trong
mẫu đá mặt trăng mà cơ
quan quản trị hàng không và
không gian Mỹ đã cung cấp
cho các nhà bác học Ý.

Cuộc khám phá quan
trọng này làm căn bản cho
tương lai phi hành không gian
đã thực hiện tại phân khoa
đại học hóa học do một toán
bác học gia Ý dưới sự điều
kiện của giáo sư Giovanni
De Maria.

Người ta từng biết là bụi
và một số đá mặt trăng chứa
dương khí nhưng cho đến nay
người ta không biết phương
pháp cô lập dương khí đó để
dùng cho sự hấp thụ của phi
hành gia và cũng có thể dùng
làm nhiên liệu cho phi thuyền
không gian.

Theo các bác học gia Ý thì
trên lý thuyết, 20 kilô bụi
mặt trăng có thể dù sản xuất
dương khí cần thiết cho sự
hấp thụ của một phi hành gia
trong 24 tiếng đồng hồ.

Đối diện thảo luận với Bảo-Đại

(Tiếp theo trang 39)

Đoàn, đã tổ chức một buổi tiệc
bình dân tại tòa Đô Chánh Saigon
đón tiếp ông Bảo Đại. Tiệc này
thành tựu là một việc vô cùng cam
go, mà ở đây tôi xin chưa nói
đến.

Nhắc lại sự nhận xét của
ông W. Bullit, kè ở đầu bài này,
sau mấy năm có dịp gặp ông Bảo
Đại, tôi cho là đúng. Có một số
người cho rằng :

Nếu không làm lợi được cho nước
nhà, Ông Bảo Đại đã tránh né bằng
mọi cách để không làm hại tổ quốc.

Điều này tôi xin đề cho lịch
sử phán xét.

Về sau, một người bạn gần
ông Bảo Đại trong năm 1954,
một đầu sỉ nổi tiếng, kè lại cho

tôi nghe một cử chỉ của ông
Bảo Đại, làm cho tôi suy nghĩ
rất nhiều. Ông Bảo Đại đã nhờ
người bạn giải thích cho Bà Nam
Phương hiểu tại sao ông không
về đê vào ngôi trong Dinh Độc
Lập như bà tha thiết muốn :

« Được như vậy tốt lắm rồi.
Dân mình tốt lắm mình mới con
mạng. Chớ đòi về ngôi trong Dinh
tòan quyền, mình không bị giết là
phúc lớn. »

Tôi xin chấm dứt bài hỏi kỹ
này nơi đây.
T.V.A.

Chúng tôi luôn luôn nhớ câu
của Pascal : « Le Moi est haissable »
nhưng vì bài hỏi kỹ gắn liền với
Lịch-sử đấu tranh cho Quốc Gia
Dân-tộc nên buộc lòng phải nêu lên
nhiều đoạn về đời tôi. Vậy xin có
mấy lời biện-bạch.

(Tiếp theo trang 29)

có nghe gì không em
lời suối vọng âm giữa lòng đất mẹ
từ Nam Quan thẳng đến Cà Mau
có nghe gì không em
tiếng mây đi trên Hồng Lĩnh non cao
có nghe gì không em
tiếng bước chân hôm nay thác đổ
tuổi trẻ hào hùng
có nghe gì không em
có thấy gì không
Ôi, làm sao anh vẽ cho ngọt ngào bài ca
khi gió xuân về trải lụa cánh đồng
chiêm nay, biển cả làm bạc đầu con
sóng, cánh hải âu cưỡi gió tung mây
có nghe gì không em
làm sao không nghe được
làm sao làm sao không yêu được hờ em
làm sao không reo vui
không đáng yêu sao bàn tay
hơn hai mươi năm vẫn hát bài tận tụy
có nghe gì không em
những lời xôn xao
mà thô vụng
bởi hôm nay không như ngày thơ nhỏ
cô bánh ngon giấu kỹ một mình
nên anh say sưa hát ca sáng nay
rồi viết bài thơ này
tặng em
mà nghe đời quanh đây mừng vui rất là.

CHÍNH VĂN
TRỤ VŨ

RỒNG

(Tiếp theo trang 47)

vui lòng bệ hạ nữa nên bệ hạ mới cười như thế!

Vua rất yêu quý hoàng hậu, không muốn làm buồn lòng nàng bao giờ, vội nói :

— Trầm không cười gì hậu cẩn, mà trầm cười vì chuyện khác...

— Chuyện gì? Bệ hạ nói cho thiếp biết.

— Trầm không thè nói được.

— Sao bệ hạ lại không thè nói được? Bệ hạ có điều gì muốn dấu thiếp, thiếp đã nhận thấy như vậy rồi. Từ nay giờ, bệ hạ có vẻ bận tâm luôn luôn nghe giọng cái gì, rồi bỗng dừng không duyên có bệ hạ lại cười. Hay là trong người bệ hạ làm sao để thiếp cho gai nguy...

— Không, trầm không làm sao cả. Trầm khỏe mạnh hơn bao giờ hết, trầm không cần nguy y. Ta cứ tiếp tục cuộc du ngoạn.

Hoàng hậu lắc đầu thở ra, due cương cho ngựa theo sát cả h. không rời mắt khỏi vua.

Nhưng hoàng hậu không còn tươi vui, nói năng gì nữa.

Một con chích chòe đậu ở cành cao lên tiếng báo qua ở gần đó:

— Này bác qua, bác có thấy dôi mặt sưng mà sia kia không? Chẳng cần phải là bác vua chúa oai quyền, giàu sang dễ kéo nhau đi mà bày trò nũng nịu như bà hoàng hậu kia. Vợ già đốt than trong rừng muôn làm trò như thế bắt cứ lúc nào cũng được mà!

Quả đang quét mồ vào cành cây, dừng lại đáp:

— Tôi không đồng ý với thím chích chòe về việc này. Vợ già đốt than suốt ngày quằn quặt làm ăn còn có thì giờ đâu mà bày trò không nhẽ như hoàng hậu ăn no rủng rỉnh này, đòi nợ với vua. Thế nhưng thiếp gièm kinh thần dưới trướng hết lời tán tụng là cái mặt chrys bự của hoàng hậu tuổi như hoa, cái vẻ khó dăm dặm của vua là mặt rồng hổ...

Hoàng hậu vẫn không ngừng dò xét sự thay đổi trên nét mặt vua, chợt kêu lên :

— Bệ hạ mỉm cười gì thế? Có mà, thiếp đã trông thấy rõ ràng. Tại sao bệ hạ cười?

Đứng có dấu thiếp! Bệ hạ mà khê nói ra, tức là bệ hạ không còn có lòng thương yêu gì đối với thiếp nữa.

— Ái khanh nói gì hay thế! trầm thấy ái khanh lo lắng, vẫn vờ, nghĩ ngợi i đến chuyện không đâu cả. Dẹp đi.

Hoàng hậu bắt đầu thồn thức:

— Chao ôi, quả thật là thần thiếp đoán không sai, bệ hạ đã thay lòng đổi dạ rồi. Bệ hạ có điều gì dấu thần thiếp, là vì thiếp không còn được yêu quý như trước nữa.

Vua hết sức xúc động trước những giọt nước mắt của hoàng hậu, toan đem bí mật của chim bồ câu ra nói nhưng sức nhoé đến cái chết sẽ đến liền sau đó lại thôi. Song nần thấy gười vợ yêu quý khóc lóc, ngờ vực mình, vua không đành lòng, như phai chịuerc hình.

— Trầm xin ái khanh đừng khóc nữa. Trầm nhìn thấy nước mắt ái khanh mà không khỏi xót xa đau lòng.

— Nếu bệ hạ không muốn nhìn thấy nước mắt của thiếp thì hãy nói cho thiếp biết tại sao bệ hạ cười, bằng không thiếp k'cái mài.

Hoàng hậu dứt lời, lại khóc nức nở hơn trước. Cuộc du ngoạn chấm dứt trong khi hoàng hậu vẫn không ngừng khóc, vua thì chẳng biết làm cách nào để vỗ về cho hết tiếng nì non đ'y nước mắt.

Khi về đến nội cung, vua mới bảo :

— Có phải hậu muốn cho trầm chết không?

Điều hậu nài nỉ, trầm khẽ nói ra được, vì sẽ nguy đến tính

DÙNG THUỐC NGỪA THAI BỊ HỒNG MẮT?

NỮU - UỚC. — Một phu nữ đã tố cáo bị hồng mắt bên phải sau khi dùng thuốc ngừa thai, đã kiện nhà sản xuất phải bồi thường hai triệu Mỹ Kim.

Vụ kiện này do luật sư của bà Cora Rain Johnson, 25 tuổi, ở tại Salisbury (Maryland) đưa ra tòa án tối cao tiểu bang Nữ Uớc. Bà Johnson làm việc cho một trại gà cho đến khi bà bị hồng mắt bên phải hồi tháng 7 năm 1967.

Trong bản cáo trạng chống viện bào chế Syntex, bà Johnson cáo buộc bà bắt đầu dùng thuốc này hồi tháng Hai, 1967 do lời khuyên của bác sĩ.

Bà tố cáo viện bào chế này đã cầu thả trong việc chế thuốc.

mạng của trầm. Hậu nên biết điều, đừng khóc nữa, đừng hỏi gì trầm nữa. Hậu hãy tin ở lời trầm là honest.

— Bệ hạ có điều bí mật thật ư?

— Có, trầm nhìn nhận là có, để cho hậu yên tâm.

Hoàng hậu khóc tống kêu lên :

— Bao giờ chưa biết được điều bí mật ấy thì thiếp làm thế nào mà yên tâm được! Bệ hạ không hết lòng yêu thiếp nên mới còn sợ, ngay hiềm mà không chịu nói ra để cho thiếp vui lòng.

— Hậu phải hiểu rằng nếu mà nói điều bí mật này ra thì trầm sẽ phải chết!

Hoàng hậu bá lấy cõi vua mà thủ thi :

— Còn quyền lực nào hơn được bệ hạ? Bệ hạ còn sợ ai nữa trong khi bệ hạ có cả một quân đội hùng mạnh và toàn dân hết lòng ủng hộ?

— Có thứ quyền phép phi thường, huyền bí... và trầm đã nhờ đó mà hiểu được tiếng...

Vua kịp ngưng lại, quay mặt đi không muốn thấy hoàng hậu khóc trở lại, nghiêm nghị nói tiếp :

— Trầm biết rõ là ngay sau khi nói cho hậu hay điều bí mật, thì một mũi tên vô hình sẽ bay đến cảm tim trầm.

— Không, không đâu, bệ hạ đừng sợ gì hết, Bệ hạ nói thăm với thiếp, còn ai biết được đây vào đâu. Thiếp nóng lòng muốn biết bệ hạ nói nhỏ vào tai cho một mình thiếp biết mà thôi. Nếu bệ hạ không nói ra, thiếp sẽ phải khóc mà chết!

Hoàng hậu dứt lời trong tiếng nấc nghẹn ngào khiến vua xúc động khó cầm lòng được nữa, buồn rầu nói :

— Trầm sẽ nói cho hậu biết. Nhưng trầm xin hậu hãy chuẩn bị trước lễ an táng trầm, vì trầm mà tiết lộ điều bí mật này thì sẽ không còn sống được nữa. Hậu chắc chắn là phải nhìn thấy trầm chết như vậy không làm cho hậu dài ý hay chẳng?

Hoàng hậu sụp quì dưới chân vua khóc thán :

— Xin bệ hạ hãy vui lòng tha thứ cho thần thiếp, thiếp muốn biết điều bí mật ấy quá. Bệ hạ càng dẫu, thiếp lại càng tò mò thêm, và bây giờ thiếp không làm sao chịu được nữa.

Chao ôi! bệ hạ mà băng hà thì chắc chắn là thiếp sẽ chết theo, nhưng thiếp vui lòng chết mà biết được điều ấy.

Vua cảm thấy mềm lòng trước vẻ ủ rủ của người đẹp, dành chén miệng chia theo :

Tôi viết báo với Ô. Trần-văn-An

(Tiếp theo trang 28)

Nhưng ông đâu có dù nhân sự, dù phương tiện kỹ thuật để làm một tờ *"Nữ Uớc Thời Báo"* hay tờ *"Le Monde"*. Nhịt báo *Dân Mới* đã té cái nặng. Trong khi ấy tuần báo *Đời Mới* đang bị linh gác. Tôi bị một số bạn trẻ chủ trương thay thế cho tôi, đã làm một vài điều thất sách giảm uy tín của một cơ quan văn hóa đang có một số độc giả trung thành đáng kể, — một lực lượng tinh thần không phải dễ gì đầu hôm sớm mai mà tạo nên được.

Ông lại cùng tôi mó tay vào *Đời Mới* để gây lại tín nhiệm mà độc giả đã dành cho tờ tuần báo trong mấy năm qua.. Khi ông đi dự Hội nghị Genève 1954 với tư cách quan sát viên, tôi ở nhà một mình săn sóc cho đứa con tinh thần *Đời Mới* với một lo ngại pháp phỏng. Nhưng may, tờ báo không vấp váp phải diễu gì đáng tiếc.

Cho đến khi chánh phủ Ngô Đình Diệm cho linh gác cơ sở *Đời Mới* vì gian lận chủ nhọn trong khi Bình Xuyên tác chiến chống mầm móng độc tài.. Lúc ấy tôi v.v vẫn

đầy tôi làm một việc xuân động nguy hiểm, cũng chỉ vì luyến tiếc một cơ quan văn hóa.

Nhưng may sao cũng cái mảnh lực văn hóa ấy đã cứu tôi thoát hiểm. Viên trưởng phòng hỏi cung tôi :

— Tại sao ông bước tới cái nhà in ấy? Ông không biết là chánh phủ đã xung công rồi sao?

— Tôi là người trong tòa soạn *Đời Mới*. Tôi đến đó để lấy may tập hồ sơ tài liệu của tôi.

— Ông viết báo *Đời Mới* ký bút hiệu gì?

— Tế Xuyên.

— À, ông Tế Xuyên! Tôi có đọc *Đời Mới* mỗi tuần.

Rồi chẳng biết ông trường phong ấy nghĩ sao trong một vài phút rồi cho tôi thông thạo ra về.. chỉ có xe hơi của nhà báo thì bị giữ và mất tích luôn từ đó.

Đó là vài kỷ niệm cũ trong khi tôi làm báo với ông Trần Văn An. Nay tôi thuật lại trong số *Đời Mới* tục bản này, tưởng cũng giúp vui phần nào cho bạn đọc lúc Xuân về, Tết đến.

T.X.

Nói rõ về phần việc của tôi đối với L.N.C.C.R.

(Tiếp theo trang 45)

Thượng nghị viện, rồi mới thành hình. Tổng thống cũng không vượt được phạm vi trách nhiệm minh, và tôi Phụ tá Đặc Biệt nghiệp cứu Chánh trị Văn hóa, cũng không vượt được phạm vi của tôi.

Rất mong đồng bào hiểu và lượng giải cho.

TRẦN VĂN AN

Cefamid

Thuốc

Lỗi

Trị : CẨM HO·BAN NÓNG TRẺ EM

Đ/c các nhà thuốc tây có bán

KH SỐ 1251/BYT/DPC

MÝ NHÂN KẾ LỢI KHÍ MẬT VỤ NGA SÔ KGB

Bài của NGHIÊM-XUÂN-THIỆN
Phỏng theo THE SWALLOWS'NEST
tác giả John Barron

Cơ quan mật vụ KGB của Nga Sô là một dãy cù ghe gồm và tàn ác để thống trị hơn 200 triệu dân Nga. Cơ quan này không những có nhiệm vụ loại trừ tất cả những người chống lại chế độ độc tài đảng trị ở Nga Sô, ngoài ra nó còn dùng mọi thủ đoạn để có thể làm áp lực với các nhân viên trong Ngoại giao đoàn, các du khách, có mặt trên lãnh thổ Nga Sô. Cốt nhiên là cơ quan KGB chủ trọng nhất đến người Hoa Kỳ. Nhưng không phải vì thế mà nó thù o với những người ngoại quốc khác. Câu truyền dưới đây sẽ cho các bạn thấy rõ rằng, ngay cả nước Pháp là nước đã tỏ ra rất thân thiện với Nga Sô, cũng không được cơ quan KGB kiêng nè.

Sở dĩ lúc này chúng ta được biết câu truyền dưới đây, ấy là vì một nhân viên cao cấp của Cơ quan KGB, tên là Yury Vasilevich Krotkov đã tiết lộ nó với các nước Tây Phương. Nhân dịp được cử vào một phái đoàn du lịch Nga Sô sang thăm Anh Quốc, Krotkov đã liên lạc được với vài sĩ quan tình báo Anh và đã xin tị nạn ở Anh quốc. Một ngày sau khi Krotkov kể lại câu truyện này với cơ quan tình báo Anh, nó đã được truyền sang Hoa Thịnh Đốn và Paris. T.T. De Gaulle sững sờ và đã ra lệnh cho cơ quan phản gián Pháp điều tra kỹ lưỡng để biết sự thực trong vụ này. Các nhân viên Pháp đã lần lượt tìm ra đầy đủ mọi chi tiết của một âm mưu do cơ quan KGB chủ trương, nhằm đánh thẳng vào các cơ quan đầu não của Pháp.

Trước hết cơ quan phản gián của Pháp khám phá ra rằng chính Tổng Thư Ký đảng Cộng sản Nga Sô hồi ấy là Nikita Khrushchev đã ra lệnh cho cơ quan KGB phải cố gắng năm được vị Đại Sứ Pháp ở Mạc tu Khoa hồi ấy, để có thể sử dụng ông này, tùy theo ý muốn của mình. Chính vì thế mà cơ quan KGB đã dùng mý nhân kế để đưa vị Đại

Sứ nói trên vào bẫy, với mục đích có đủ chứng cứ muốn bồi xấu vị Đại Sứ này lúc nào cũng được, nếu ông không chịu theo mệnh lệnh của cơ quan KGB. Đầu có vài chục nghệ sĩ và trí thức Nga Sô có tên tuổi và ở dưới quyền điều khiển của KGB, tham dự vào âm mưu sâu độc này. Ngay từ cái tên có hàng trăm nhân viên thuộc cấp lãnh đạo của KGB đều khét rát nhiều nhân viên và mỹ nhân rất thảng thao trong nghệ thuật quyền rũ, đã tham gia vào vụ này. Kết quả là một số quan cao cấp của Pháp đã phải tự vẫn, và vị Đại Sứ Pháp đã vướng rắc sâu vào trong bẫy của KGB, giữa lúc Krotkov tiết lộ âm mưu này. Vì bị tiết lộ, âm mưu này không tiến xa được nữa, và KGB đã không thực hiện được việc muôn đưa vị Đại sứ Pháp vào một cạm bẫy, để buộc vị Đại sứ này phải làm những việc mà họ muốn. Hay nói khác đi, KGB đã thất bại trong âm mưu buộc vị Đại Sứ Pháp phải quốc.

Tuy thế âm mưu của KGB có tầm quan trọng của nó. Nó cho các nước Tây phương nhìn thấy rõ phương pháp thâm độc mà KGB thường dùng để đối phó với các nhân viên ngoại giao, các nhà báo, các nhà học giả và các nhà du lịch của bất cứ quốc gia nào. Và nó cho chúng ta thấy những phương tiện, đường như vô tận mà chế độ Sô Viết sẵn sàng dùng đến, để làm áp lực đối với những người này, với mục đích buộc họ phải cúi đầu tuân lệnh phản bội quốc gia của họ. Và nếu nạn nhân là một người kháng khai, không chịu phục tùng, thì người ấy chỉ có một lối thoát: tự sát.

Lập Hồ sơ của Đại Sứ.

Người ta không thể định rõ được từ lúc nào, cơ quan KGB bắt đầu chấn lưới chung quanh các nhân viên ngoại giao Pháp ở Mạc tu Khoa. Nhưng một điều mà người ta biết chắc là trong một ngày ấm áp của tháng 6, năm 1956, Krotkov được lệnh đến Khách sạn Moskva

để gặp thượng cấp trong một phòng lồng láy. Ở đây, Đại tá Leonid Petrovich Kunavin làm anh ta ngạc nhiên, khi đột nhiên nói với anh ta rằng: "Chúng ta nhận được một công tác mới, nhau vào viên Đại Sứ Pháp. Chúng ta phải nắm được han, dù phải mất bao nhiêu thời gian cũng được. Như có vẻ thích thú vì sự nhanh nhẹn của Krotkov, Đại Tá Kunavin nói thêm: "Đồng chí nên biết đây là một công tác lớn lao, chưa bao giờ lớn như thế. Lẽ hông từ cắp trên tột đỉnh đưa ra. Và chính chíITCH Nikita Khrushchev muốn chúng ta phải nắm được viên Đại Sứ này."

Đại tá Kunavin là một người to lớn, mắt rất sắc, mặt rất hung dữ. Ông đã nổi tiếng là người rất mẫn cảm và rất tàn bạo.

Krotkov hỏi: "Thưa đồng chí Đại Tá, đồng chí có thể chỉ tôi được biết ít nhiều về viên Đại Sứ này hay không?"

Kunavin nói: "Tên han là Maurice Dejean, và chúng ta đã biết đủ mọi điều về han ta."

Thật vậy cơ quan mật vụ KGB biết Đại Sứ Dejean rất rõ. Ngày từ buổi đầu của cuộc thế chiến thứ hai, ông Dejean đã là một nhân viên trong chính phủ lưu vong của tướng De Gaulle ở London. Và cơ quan KGB đã lập được một hồ sơ đầy đủ về ông. Cơ quan KGB cho rằng trong rất lâu tướng De Gaulle sẽ là một nhân vật trọng yếu trong chính trường Pháp. Và cơ quan KGB rất muốn nắm được một người được lòng tin cậy của Tướng De Gaulle, để ảnh hưởng đường lối chính trị của Pháp.

Các gián điệp viên của Nga Sô ở New York, Paris, London và Tokyo, những nơi mà trước kia Dejean đã phục vụ với tư cách là nhà ngoại giao Pháp, lần lần đã gửi về sở Trung Ương ở Mạc tu Khoa các tài liệu mà họ đã thu lượm được về ông này. Sau khi Đại Sứ Dejean tới Mạc tu Khoa vào tháng chạp năm 1955, KGB theo dõi rất sát mọi công việc của ông và của bà Marie Claire, vợ ông. Các máy ghi âm đã được đặt sẵn ở ngay trong tư thất của ông và ở Tòa Đại Sứ Pháp. Bộ Ngoại Giao Nga đã phải hai nhân viên mật vụ, một nam một nữ, vào làm tài xế cho ông Đại sứ và làm cô hầu cận bà Đại Sứ.

Sau đây ít lâu, KGB nhận thấy rằng Dejean không phải là người có thể phản quốc. Nhưng KGB cũng nhận thấy rằng, mặc dù tuổi đã 56 ông còn mạnh lắm và vẫn còn thích

dàn bà. Hồ sơ từ các nơi mà trước kia ông đã phục vụ cũng chứng tỏ điều này. Vì vậy KGB cho rằng đối với ông, kế mý nhân rất dễ thành công. Và KGB quyết định làm cho ông trở nên "một nhân viên có ảnh hưởng". Nhân viên có ảnh hưởng không phải cung cấp tài liệu gì cả, không phải tuyên bố các giàn diệp, không phải làm những công tác giàn diệp thông thường. Nhân viên ấy chỉ cần theo những mật lệnh phát ra từ Mạc tu Khoa, để khai thác địa vị của mình mà thay đổi chính sách của chính phủ của mình, để làm lợi cho Nga Sô Việt. Nếu nhân viên ấy là một nhân viên quan trọng trong chính phủ của nhân viên ấy, thì ảnh hưởng còn quan trọng bằng hàng trăm, hàng ngàn giàn diệp thường khác. Trong trường hợp Dejean, cơ quan KGB và Khrushchev cho rằng thế nào cũng có lúc ông được về Paris và có địa vị rất cao trong chính phủ Pháp. Như thế, sẽ có dịp sử dụng ông trong việc quyết định chính sách của Pháp.

Xử dụng "tổ uyên ương"

Công việc quyến rũ vị Đại Sứ Pháp được trao cho Sở Phó Giám đốc Mật vụ. Sở này là cơ quan ghê gớm nhất của KGB. Nó có nhiệm vụ đàn áp dân Nga, để giữ vững chế độ độc tài của Cộng sản. Đầu tiên cơ quan này là một nhân vật đã sát hại hàng triệu người trong cuộc tẩy trừ của Stalin. Lúc này, sở ấy có nhiệm vụ kiểm soát khoa học, giáo dục, nghệ thuật, các ngành tư pháp, nhà thờ và báo chí. Sở ấy cũng có nhiệm vụ giúp nhà nước trong việc định đoạt cho mỗi công dân Nga phải ở nơi nào và phải làm công việc gì. Nó có cả một hệ thống trinh sát và nhân viên khêu khích, đặt vào trong mọi tổ chức, mọi nông trường và mọi xí nghiệp.

Tuy rằng nhiệm vụ chính của Sở Phó Giám đốc là luôn luôn kìm hãm dân chúng Nga Sô trong sự phục tùng, sở này cũng tìm cách chinh phục các người ngoại quốc đến thăm viếng nước Nga. Thường thường sở này chăng bấy để cho khách du lịch có những hành động bất hợp pháp, phần lớn là có ngoại tình hay làm chợ đen.

Yury Krotov rất khôn khéo, thao thiệp trong việc này. Từ sau thế chiến, han đã xô đẩy vào cạm bẫy hàng trăm người, công chức và nhà báo, kè cả các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ, Anh quốc, Úc châu, Giang Nai, Pháp, Ấn Độ, Mê Tây Cực, Hồi quốc, và Nam Tư.

Thật ra, Krotkov là một nhà

văn viết kịch và chuyên phim ảnh. Nhưng từ hồi nhỏ, han đã hợp tác với cơ quan KGB. Han sinh trưởng ở xứ Georgia. Ông thân ra han là một họa sĩ, và mẹ han là một kịch sĩ. Năm 1936, cha han vẽ một bức tranh truyền thần cho Beria, lúc ấy là chủ tịch đảng Cộng sản địa phương ở Georgia. Beria thích bức tranh này lắm, nên khi được Stalin cử làm Giám đốc cơ quan KGB, bức tranh này được in thành hàng trăm ngàn bản để treo khắp Nga Sô. Vì vậy Beria lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ nhà họa sĩ cho đến khi ông này chết.

Nhờ sự giúp đỡ của KGB, Krotkov được giúp việc cho hàng thông tấn xã Tass của đảng Cộng sản Nga Sô, và sau đó được vào làm trong đài phát thanh Mạc tu Khoa.

Năm 1946, khi công việc của Krotkov bắt đầu cho han có dịp tiếp xúc với những người ngoại quốc, KGB bắt liên lạc với han, và han vui lòng gia nhập đội quân gián điệp hoạt động trong mọi ngành sinh hoạt của xã hội Nga Sô.

Vì han là một văn sĩ, một nhà trí thức, bạn thân của gia đình Boris Pasternak, nên han được giới ngoại quốc ở Moscow hoan nghênh lắm.

Cơ quan KGB đòi hỏi Krotkov phải để ý đến những thiếu nữ có nhan sắc, có thể dùng để quyến rũ người ngoại quốc được. Han lựa chọn các thiếu nữ này trong đám kinh sĩ mà han thường gặp trong khi viết chuyện phim chiếu bóng. Các thiếu nữ này thường được quyền tạm thời xử dụng "một tờ uyên ương," làm bằng hai buồng riêng liêng nhau. Trong một buồng, thiếu nữ tiếp khách ngoại quốc mà thiếu nữ đã quyến rũ được. Trong buồng bên cạnh các chuyên viên của KGB quay phim và ghi âm tất cả mọi biến cố đương diễn ra trong phòng thiếu nữ.

Bao vây các bà vợ.

Hai ngày sau khi Đại tá Kunavin trao công tác cho Krotkov, Đại tá lại đòi anh này đến gặp mặt ông để dặn dò thêm nữa. Đại tá nói: "Mục tiêu chính của chúng ta là vị Đại Sứ Pháp, nhưng chúng ta cũng để ý đến vị phó tùy viên không quân, Đại tá Louis Guibaud. Việc của đồng chí là bà Dejean. Đồng chí phải kiểm soát được bà, phải làm cho bà trở thành mèo của đồng chí." Chiến thuật của KGB vẫn là như vậy. Nếu kiểm soát được các bà vợ, thì công việc tiếp xúc với các ông chồng rất

để. Nếu tiêu phục được cả vợ lẫn chồng, thì có hai người phục vụ rất đặc lực trong việc phản quốc của họ.

Krotkov chẳng bao giờ hiểu rõ những lý do sâu mang của anh ta. Kunavin nói thêm: "Đây là một cuộc tấn công liên kết. Trong khi đồng chí bao vây bà Dejean, thì có các đồng chí khác đối phó với ông Đại Sứ. Công việc của các anh sẽ ăn khớp với nhau. Chúng tôi có một ý định đặc biệt trong trí não."

Kunavin nhấn mạnh vào sự cần thiết phải tiến hành từ từ và rất thận trọng, để cho mọi việc tiếp xúc với người Pháp có vẻ rất tự nhiên. Ông ta nói: "Có một điểm rất tiện lợi cho chúng ta. Dejean thực sự muốn làm công việc của mình một cách rất chu đáo. Ông ta muốn hòa mìn với dân chúng, và bà vợ hết sức giúp chồng. Ông ta muốn có nhiều bạn." Nói đến đây, Kunavin cười phả lên: "Phải, chúng ta sẽ chờ ông ta biết các mỹ nhân của chúng ta thân mật với ông đến mức nào."

(Xem tiếp trang sau)

VÌ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LỊCH MẶT TRẮNG ĐƯỢC ĐỀN 10.000 QUAN

(AP).-Vì ông theo Dore C. Fontzen không thể du nguyệt điện ông đã được một Công ty bảo hiểm đền 10.000 đồng Franc 1.800 Mỹ kim.

Ông Fontzen không chắc là ông muốn lên trời mặt trăng, nhưng điều này không thành vấn đề. Cách đây 10 năm ông đã đoạt giải thưởng viết một bài tham luận về đề tài một chuyến du hành quanh mặt trăng.

Giải thưởng là một vé du hành để đáp chuyến bay đầu tiên dành cho du khách di lên mặt trăng, hoặc một số tiền 10.000 đồng Franc nếu chuyến đi này không thể thực hiện được.

Phản thưởng này do lớp chí khoa học giả tưởng trao tặng. Tap chí này đã ngưng xuất bản, nhưng tờ báo đã đóng tiền để công ty bảo hiểm trả ngân khoản này, nhờ đó số tiền đã đến tay ông.

Và ngày sau, Kunavin giới thiệu Krotkov với một nhân viên KGB đã được lựa chọn để quyền rủ bà Đại tá Guibaud, phó tùy viên Không quân. Người này tên là Misha Orlov, một kinh sĩ và ca sĩ, được giới trẻ ở Mạc tr Khôa coi là thần tượng, cao lớn và đẹp trai; Orlov thường được dùng để quyền rủ các phụ nữ ngoại quốc. Trong buổi hội kiến nà, có cả Boris Cherkashin, một trung úy KGB đóng vai một nhà ngoại giao trẻ tuổi, với một tên giả hiệu là Karelina.

Vài tháng trước, Cherkashin và Orlov đã được lệnh theo dõi một nhóm phụ nữ Pháp có chồng làm việc ở Sứ Quán Pháp, và cùng đi với họ ra ngoài đất trên bờ Hắc Hải. Sau đó, theo một sự xếp đặt, hai chàng "ngẫu nhiên" gặp bà Dejean. Thế rồi, Cherkashin, về sau, luôn luôn gặp gỡ bà trong các cuộc tiếp tân. Khi KGB xét rằng chàng quen biết bà khá nhiều rồi, chàng được lệnh mời bà đi chơi với "các bạn" của chàng. Mục đích là để cho Krotkov có thể gặp bà. Sau khi hỏi ý kiến chồng, bà nhận lời, và nói rằng bà sẽ cùng đi với bà Guibaud và một thiếu nữ, con của một vị tùy viên khác.

Kunavin và Krotkov tổ chức cuộc đi chơi rất chu đáo. Hai chàng mượn một chiếc xe hơi lớn của ty cành sát. Rồi cho quét dọn xe hơi, và đầy đủ các thực phẩm thượng hạng, và những rượu thực ngon.

Khi bà Dejean tới bến tàu, Cherkashin giới thiệu Krotkov với bà. Bà dường như dù lên, khi nhìn thấy chiếc xe hơi lớn nom rất lộng lẫy: "Tôi ơi, tàu đẹp quá! Gia ông đây phải không?" Krotkov mỉm cười, và làm ra vẻ rất thân mật: "Nó là của một người bạn, hiện đang giúp việc cho Bộ Thanh Niên và Thể Thao. Tôi cho anh ta mượn xe hơi của tôi để anh đi nghỉ hè. Vì thế anh ta cho tôi mượn chiếc xe hơi này. Xin phép được đưa bà lên tàu."

Khi tàu bắt đầu chạy nhanh, Orlov trò chuyện với bà Guibaud. Cả Krotkov thì săn sóc bà Dejean.

Chàng nói: "Xin bà cho tôi biết những cảm tưởng của bà về Liên Bang Sô Viết."

"Thật ra chúng tôi rất vui thích. Tất cả những nhân viên chính phủ đều rất tử tế với chúng tôi."

Krotkov nói: "Đối với Paris, chắc chắn Moscow là rất buồn tẻ."

Bà Dejean nói: "Có nhiên là tôi yêu thích Paris. Nhưng Moscow cũng là một thành phố lớn. Nó còn đỡ đỡ nữa."

Hai tháp đồng xuông, và tờ ra rất thành thật, Krotkov nói:

"Bà định làm cho tôi tin rằng bà yêu thích tất cả mọi cái mà bà đã nhìn thấy ư?"

Bà Dejean suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi là một khách của quý quốc. Chúng tôi tới đây không phải để chỉ trich. Chúng tôi tới đây để giúp vào tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta."

Krotkov trả lời: "Tôi hy vọng bà sẽ thành công. Nhưng chúng ta phải sống phẳng với nhau, và tôi có thể nói cho bà biết rằng ở Nga Sô này, có rất nhiều điều mà tôi không thích. Tôi là một nhà văn, và tôi mong muốn được biết bà có nhìn các thực tế như tôi không."

Bà Dejean với một giọng rất dịu dàng trả lời: "Nếu ông có ý muốn biết, thì đây là sự khác biệt giữa Pháp và Liên Sô: một cuộc nói chuyện, pha lẩn một ly rượu nồng, có thể làm cho một người Pháp bị lôi cuốn tới bên oai một cuộc cách mạng. Dàn chúng Nga hình như chịu đựng được tất cả mọi sự. Tôi cho rằng thật là đáng buồn khi con người mất hết khả năng tự lực."

"Như vậy tôi tin rằng bà và tôi có thể hiểu nhau nhiều lắm." Khi tàu cập bến, tới một đảo vắng vẻ, tất cả mọi người lên bờ, vân canh, bơi lội và ăn uống vui vẻ với những thực phẩm và rượu thực ngon.

Lúc trời về, cả bọn ngồi ngay say, và hát vang inh ỏi. Orlov da hơi quá chén, chàng nhảy nhiều vũ điệu ở ngay cạnh mạn tàu và nhiều lần xuyt ngã xuống sông. Mỗi lần như thế, cả bọn cười, vang thích thú.



Trước khi chia tay, bà Dejean nói: "Cám ơn các ông vì cuộc đi chơi vui vẻ hôm nay. Chúng tôi xin phép được mời lại các ông. Đến ngày kỷ niệm cách mạng phá thành Bastille, xin mời các ông đến Sứ quán dự cuộc tiếp tân, ngày 14 tháng 7."

Một bữa không khí thân thiện

Cơ quan KGB coi cuộc mời này là một đặc thắng. Như đã quyết định trước, Cherkashin xin kiều. Chỉ có Krotkov và Orlov tới dự tiệc tiếp tân và được bà Dejean tiếp đãi rất ân cần. Bà giới thiệu hai người với chồng bà. Đại sứ vui vẻ đón chào hai người bằng tiếng Nga. Sau đây, Đại sứ và Chủ tịch Khrushchev nâng ly rượu xăm banh chúc mừng hai nước, và trao đổi nhiều câu hỏi hót với nhau.

Khi quan khách xum xít chung quanh bàn thực phẩm để thưởng thức các món ăn hảo hạng, bà Guibaud dẫn hai ông Krotkov và Orlov đến trước mặt chồng bà để giới thiệu. Đại tá Guibaud là một sỹ quan lực lượng, nói tiếng Anh rất thạo. Ông nhìn hai người Nga một cách lạnh lùng và hơi có vẻ khinh bỉ. Krotkov cảm thấy khinh chịu, và kết luận rằng vì sỹ quan này là một người có một tinh thần nghĩa vụ rất cao, khó lòng mà cảm động.

Tuy vậy, cuộc tiếp tân này là một thành công cho Krotkov. Khi chàng cáo từ, cả hai ông bà Dejean và Guibaud cùng thoa tay dự một cuộc phe-nich (đi chơi rồi ăn uống ở giữa trời), trong tuần sau.

Trong khi sự giao thiệp giữa Krotkov và bà Dejean tiến triển một cách thân mật, KGB xếp đặt một cách tinh vi để tấn công viên Đại sứ, trong mùa thu năm ấy. Đây là chủ đích chính của âm mưu. Việc cẩn thiết phải làm ngay là mang vào giới thân cận của bà Dejean một nhân vật Nga, có hoàn toàn trách nhiệm trong âm mưu này. Ấy là Trung Tướng Oleg Mikhailovich Gribanov, đứng đầu Sở Phó Giám Đốc. Ông này là một trong số 7 nhân vật quan trọng nhất của KGB. Khi Hung gia Lợi nổi loạn, ông đã có công đàn áp thẳng tay, và ông cùng với Kunavin đã được thưởng huy chương vì "đã phụng sự chủ nghĩa xã hội một cách dũng lực." Ông rất thông minh, lạnh lùng, sáng suốt. Vì vậy người ta gọi ông là "Tiểu Ná Phá Luân."

Để cho vợ chồng ông Đại sứ Pháp khỏi nghi ngờ, Trung Tướng Gribanov lấy tên là Oleg Mikhailo

vitch Gorbunov, và được giới thiệu là "một nhân vật quan trọng trong Hội Đồng nội các." Cùng đi với Ông là một người đàn bà mệnh danh là vợ ông. Thực ra người này là một KGB Thiếu tá, tên là Vera Inanova Andreyeva. Sau đó, Gribanov tổ chức một cuộc gặp gỡ với vợ chồng Dejean. Cuộc tổ chức này rất khéo léo và tinh tế cho nó có vẻ rất tự nhiên. Hai nhân viên cao cấp nữa của KGB lại được chọn để được giới thiệu. Ấy là ông Sergei Mikhalkov, một nhà văn và một trong đám tác giả của bản Quốc thiêng Nga Sô. (Tháng Ba vừa qua, ông này đã được chỉ định làm chủ tịch Hội nhà văn ở Liên Bang Sô Viết.) Một người nữa là vợ ông, Natalia Konchalovskaya, một tác giả nổi tiếng của các truyện cho trẻ em đọc. Trong một cuộc tiếp tân ngoại giao, Vera được giới thiệu là "bà Gorbunov" một dịch giả làm việc tại Bộ Văn Hóa, và là vợ một nhân viên cao cấp của Hội Đồng nội các.

Người mập mạp, Vera nói thạo tiếng Pháp, vì nàng đã phụng sự ở Pháp lâu năm, khi nàng theo chồng là một nhà ngoại giao ở đây. Điều này là một sự kiện mới của bà Dejean. Khi chiếu mặt phim đặc biệt, cô lúc ngã xít "gườm vào Đại sứ, lúc lấy mái tóc quết qua mặt ông, khi cô gõ miệng thật gìn ông để dịch những lời đối thoại giữa các nhân vật trong phim. Tuy thế, cô cũng khéo léo theo mệnh lệnh của Krotkov và dùng nhiều thời giờ thông dịch cho bà Dejean.

Ba ngày sau đó, Krotkov gọi điện thoại cho bà Dejean ở Sứ quán

nhân viên dưới quyền điều khiển của ông, hết sức vận động quanh mìn bà Dejean, nhưng giữa bà này và ông chưa có sự thân mật mà KGB mong muốn.

Một hôm, khi Orlov được bà Guibaud mời ăn cơm trưa ở trong phòng riêng của bà, anh ta đã quá say, ngã gục rồi ngủ và ngày om sòm. Các máy ghi âm đặt trong phòng làm cho KGB biết rõ việc này. Thế là từ đây Orlov bị loại ra ngoài công tác.

Mười tám tháng sau, vào những ngày đầu năm 1958, âm mưu của KGB để quyền rủ Đại sứ Dejean, vẫn chưa lụm được một kết quả nào.

Tuy thế, tình hữu nghị giữa bà Dejean và Krotkov đã khá bền chặt. Gribanov quyết định khai thác tình trạng này để chẳng cạm bẫy cho Dejean bị xa ngã.

Gribanov cho cô Lydia Kovanskaya làm con mồi. Nàng là một thiếu phụ mạnh mẽ, ưa thích các vui thi vật chất, và đã ly dị với chồng. Lúc này nàng 33 tuổi. Nàng quen sống dời sống Tây Phương, và nói tiếng Pháp rất hay, vì nàng đã ở Paris lâu năm, khi nàng theo chồng là một nhà ngoại giao ở đây. Điều này là một sự kiện mới của bà Dejean. Gribanov lợi dụng ý muốn của Pháp ao ước mở rộng sự trao đổi văn hóa giữa hai nước. Ông yêu cầu Bộ Văn

Hóa tổ chức một cuộc chung bả phim ảnh, và mời Viện Đại Sứ Pháp cùng các cộng sự viên cao cấp của ông này đến dự, với mục đích gặp những nhân vật quan trọng của kỹ nghệ phim ảnh Nga Sô, Krotkov được cử làm chủ tịch ban tổ chức.

Ông đưa ra một danh sách những người được mời. Trong danh sách này có tên cô Lydia Kovanskaya - thành viên của Hội Điện ảnh. Đồng thời, KGB chung dụng thêm chứng minh cho KGB là vũ nhạc sĩ trong đoàn vũ nhạc Bolshoi, lừng danh ở Mạc tr Khoa. Trong số này, có vũ vũ nhạc sĩ nổi tiếng Maya Plisetskaya.

Khi cuộc trưng bày khai mạc trong một lâu đài cổ, mờ tóc của Cô Lydia vừa mới được nhiều tay chuyên môn về việc sửa sang sắc đẹp chải chuốt à sức nước hoa. Cô được đặt ngồi cạnh Đại sứ Dejean. Khi chiếu mặt phim đặc biệt, cô lúc ngã xít "gườm vào Đại sứ, lúc lấy mái tóc quết qua mặt ông, khi cô gõ miệng thật gìn ông để dịch những lời đối thoại giữa các nhân vật trong phim. Tuy thế, cô cũng khéo léo theo mệnh lệnh của Krotkov và dùng nhiều thời giờ thông dịch cho bà Dejean.

Ba ngày sau đó, Krotkov gọi điện thoại cho bà Dejean ở Sứ quán

(Xem tiếp trang 58)

Mừng Xuân Tân Hợi 1971

Đại
Khách
Sạn

HOÀN - MỸ

- Khách sạn danh tiếng và tiếp đài nồng hậu nhất VN.
- Đại Hội Đường rộng rãi mát mẻ — Gây đủ tiện nghi và phòng thí nghiệm — phiền dịch quốc tế — máy lạnh tối tân.
- Phòng Cưới và Dạ Tiệc thích nghi sẵn sàng tiếp đón thân chủ: Tổ chức Dạ Hội Tiếp Tân — Điểm Tâm — Cơm Trưa và Tối « Đặc Biệt hoặc thường lệ ».
- Đầu Bếp chọn lọc — tiếp đài lè phép ăn cắn — Giá thật hạ 650đ cho mỗi phần cơm hằng ngày — Điểm Tâm đầy đủ : 200 người.
- Trung Tâm Ca Vũ Nhạc Hoàn Mỹ trình diễn mỗi đêm từ 20^h đến 23^h 30 — với chương trình đặc sắc — vui — lạ —
- Phòng thường : 1.400đ.
- Bãi đậu xe rộng nhất Thủ đô.
- Địa chỉ : 1 Tự Do — Điện Thoại 91375 — 91376 — 25711 — 23712 — 23713
- Điện tín : Majotel.

BA MỸ NHÂN.

Mặc dầu Krotkov, cùng một số

LÂY MẮT ĐỜI NAY XÉT VIỆC ĐỜI XƯA

TRẬN ĐÁNH THÀNH BỘC

GIỮA TẦN SỞ

★ VĂN-LANG

Ta đã đọc qua trận đánh nhau giữa Tần và Sở tại Thành BỘC, đọc từ khi Sở ra binh phạt Tống, Tần đánh Vệ, bắt Tào Bá để giải vây Tống, cho đến khi Thành đắc Thần tự vận tại thành Liên Cốc, cho đến lúc Tần Văn Công ban sứ hành thường giá phạt.

Nếu ta muốn hiểu rõ trận Thành BỘC ta không thể bỏ qua đoạn khởi đầu và đoạn kết liêu.

Ý chí đối bên. — Cảm tưởng đầu tiên của người đọc truyện là hai bên Sở-Tần đều có ý đe dọa. Sở Thành Vương thì cả quyết tránh Tần. Từ Văn cũng khuyên tránh, nhưng đừng cho mất mặt, đe giữ nguyên vẹn cái thế Nam (Sở) Bắc (Tần). Thành đắc Thần thi quyết hạ Tống, dù phải đánh với Tần cũng ứng đánh, tức là nói Thành đắc Thần không phải quyết chí xoay mũi nhọn về Tần. Tuy nhiên nếu tình thế bắt buộc – tình thế gây nên bởi sự bao vây và công phá Tống – thì Đắc Thần không lui. Bên Tần thi các Tướng, cho đến Triệu Thôi Hỗ Yên, đều biết rằng muôn cái đặc điểm là Tiên Chân công thần, hạng ba của Trung Nhĩ, từ chức Hạ quân phó súy, lên làm Tống tư lệnh. Về sau ta mới thấy rõ Tần Văn Công nhờ sự sáng suốt ấy mà nêu việc, và thấy rõ Tiên Chân mưu thâm và dày dặn hơn các tướng.

1. Cứu Tống là dụng binh Sở. Mùa trực tiếp đến cứu Tống đầu bằng gian tiếp làm cho Sở phải nhẹ tay bức hiếp Tống, là đánh Vệ và Tào là hai nước thù Sở, lại là hai vua đã kết thù với Trung Nhĩ (Tần Văn Công).

2. Sở kéo binh di cứu Vệ, thi Tần lập tức bắt Tào và bắt vua Tào làm Sở thành vương phải kéo binh về Thành (Lãnh).

3. Lấy chữ nết quan trọng của

Bài phê này viết tại Khâm tử hình Côn Sơn năm 1959. Năm khâm cầm cố thiếu cả sách vở, chỉ có bộ Đông Chu Liệt Quốc bằng chữ Hán, do một người ban cho mượn để tiêu khiển, tôi mới thử dịch ra Việt văn và phê bình mà không có ý định đăng báo.

Có lúc tất cả cái gì tôi viết ra đều bị tịch thu. Đến ngày tôi được phóng thích lập văn dịch cũng không ở trong tay tôi. Về sau nhờ «thầy chủ» lục soát trong kho tìm ra và hoàn lại cho tôi. Nay tôi cho đăng trên báo «Đời Mới» nguyên văn bài phê thời ấy với sự biết ơn vị giám thị đã có công tìm lại.

Gay thế thuận lợi trước.—

Chính Khurc Cốc, tiên Nguyễn Súy, là người đã nhận thấy rõ cái thế đánh Sở, cho nên cùng Tiên Chân, lúc bấy giờ còn làm phó cho Loan Chi ở Hạ Quân, bàn luận một cách chu đáo. Tần phải đánh Sở là việc không tránh được trong con mắt của Khurc Cốc và Tiên Chân. Mà một mình Tần đánh Sở không những không đủ quân lực mà còn không đủ uy thế. Muốn đánh Sở tất phải hợp với Tề và Tần, một kế sách về sau bọn tôi của Tần, mà nhất là Tiên Chân, đã bỏ phế. Và còn thêm gây rối với nước lân cận là nước Tào. Khurc Cốc trước khi nhắm mắt để lại cho Tần văn Công hiến sách ấy.

Điều đáng để ý là Tiên Chân từ chức phó súy Hạ quân được Tần Hầu thăng làm Trung quân nguyên súy, tức là đại tướng Tống tư lệnh. Ta không nghe nói Khurc Cốc có xin với Tần Hầu cho Tiên Chân thế chức minh, nhưng có điều làm cho Tần Hầu đe ý Tiên Chân là Khurc Cốc có nói rằng đã cùng Tiên Chân thương nghị. Tại sao không thương nghị với bao nhiêu tướng khác? Về sau, Chân lại có công lấy Ngũ Lộc không hao một tên binh. Trước vào sự phê binh trận quyết định nghiệp bá của Tần Hầu, ta không nên quên cái đặc điểm là Tiên Chân công thần, hạng ba của Trung Nhĩ, từ chức Hạ quân phó súy, lên làm Tống tư lệnh. Về sau ta mới thấy rõ Tần Văn Công nhờ sự sáng suốt ấy mà nêu việc, và thấy rõ Tiên Chân mưu thâm và dày dặn hơn các tướng.

Binh Sở trước khi kết trận.

Thành đắc Thần xin thêm binh, vua Sở chỉ cho binh Tây Quảng lối 1000 người mà binh Tây Quảng không tinh nhuệ bằng binh Đông Quảng. (Đề ý: Đông quảng và Tây quảng, chứ không phải Quảng đông và Quảng tây bày giờ).

Thành đắc Tần, tiểu tướng, con của Thành đắc Thần, góp nhặt binh của tông tộc mình chỉ được 600 người.

Binh Sở, đánh Tề, Tống đã mệt mệt. Đã vậy vua Sở đã chia ra đi cứu Vệ, rồi về ở Thành đắc. Đại binh của Sở, cư hợp binh Trần, Thái, Trịnh, Hứa, và còn lại cho Thành đắc Thần binh hai ấp Tề.



và Tần, và binh mới có, và 4 lộ chu hầu. Truyền không nói rõ số binh là bao nhiêu.

Binh Tần trước khi kết trận

Đại quân của Tần, chỉ để một ít binh cho Khurc bộ Dương thủ đồn Ngũ Lộc. Có thêm một cánh quân của Tề do tướng Quốc qui Phủ chỉ huy với Thôi Yên làm phó. Một cánh của Tần, do tướng Tiêu tử Sắc chỉ huy với Bạch ất Bình làm phó.

Một cánh quân tá và hữu của Tần tràn đến, và thêm binh tiếp ứng của Tuân lâm Phủ và Sĩ Hội đánh vào — Thành đắc Thần nhờ con cừu khỏi trúng vi. Chúng tướng của Sở kéo tàn binh chạy đến Không Tang bị Ngụy Thủ chặn đánh. Đầu Việt Tiêu, Đầu Bột, Đầu Nghi Thần, tức là tam Đầu đại chiến không thắng Ngụy Thủ. Thế nguy nhỏ có lệnh của Tần hầu cho tha tướng Sở về nước, nên chúng tướng mới thoát thân được mà chạy đến thành Liên Cốc.

Đại binh của Sở tan rã. Đại binh bị hai cánh quân Tề Tần chiếm cứ.

Xe cộ, lương thảo, khí giới, chi chi đều bị Tần lấy.

KẾT LUẬN

Đọc qua những việc vừa kể bên trên, người đọc truyện thấy trước rằng Thành đắc Thần phải thua vì những yếu tố này :

— Binh tướng đối ít hơn, lại là binh mệt.

— Thêm binh lại là binh không tinh nhuệ.

— Trường ít hơn mặc dù có tướng tài. Binh và tướng của Sở dẽ dango.

Đã vậy lại có tướng cần thận, không ý tài, như Loan Chi, Tư Thần, Sĩ Hội, Tuân lâm phủ, Hồ Mao, Hồ Yên.

Ngoài ra lại thêm ba tướng tài có thể nói là kiện tướng của ba nước Tề, Tần, Tống. Tướng Tề là Quốc qui Phủ, Tướng Tần là Bạch ất Bình bắn trúng Đầu Bột hạ một cánh quân của Sở; tướng Tống là Công tôn Cố ít người địch nổi.

Đời Tam Quốc có Vũ hầu Gia cat Lượng cũng là người học rộng, làm việc chu đáo như Tiên Chân. Nhưng Gia cat Lượng có một nền học vấn cao thâm và bao quát hơn Tiên Chân rất nhiều, am hiểu cả thiên văn, địa lý, cả chính trị.

Viết lời đây dịch giả nhớ lời của Triệu Thôi là làm trường dũng (Xem tiếp trang 58)



chu hầu rất tầm thường.

— Thiếu bổ trí, thiếu mưu.

Hai con người song tú linh, hai đại quân khác hẳn nhau.

Thành đắc Tần là người thông minh, hữu dũng, nhưng lại là cái thông minh nhận việc man lợ và ăn về bè mặt. Đầu Thần là người sống trên nhung lụa, là người tướng cầm binh có chiến công, là dũng tướng kén mưu trí, cường mà thiểu nhu như Võ giã đã phè dùm cho ta.

Tiên Chân là người có trí trầm mặc, nhiều suy nghĩ, nhiều đắn đo đẽ dặt. Tiên Chân là người lưu lạc, biết khổ sở, nhiều kinh nghiệm, lại là tướng mởi chỉ huy lần đầu, cương và nhu có đủ.

Tiên Chân có những đặc điểm sau này :

Rành địa dư, biết tâm lý người, làm việc chu đáo. Vì rành địa dư mới sắp đặt việc phục binh không sai; biết tâm lý Thành đắc Thần nên mới gài Đầu Thần vào cái thế khởi hấn được. Nhiều mưu và không bỏ chí tiết mời thắng hai cánh quân tá và hữu của Sở dễ dàng.

Đã vậy lại có tướng cần thận, không ý tài, như Loan Chi, Tư Thần, Sĩ Hội, Tuân lâm phủ, Hồ Mao, Hồ Yên.

Ngoài ra lại thêm ba tướng tài có thể nói là kiện tướng của ba nước Tề, Tần, Tống. Tướng Tề là Quốc qui Phủ, Tướng Tần là Bạch ất Bình bắn trúng Đầu Bột hạ một cánh quân của Sở; tướng Tống là Công tôn Cố ít người địch nổi.

Đời Tam Quốc có Vũ hầu Gia cat Lượng cũng là người học rộng, làm việc chu đáo như Tiên Chân. Nhưng Gia cat Lượng có một nền học vấn cao thâm và bao quát hơn Tiên Chân rất nhiều, am hiểu cả thiên văn, địa lý, cả chính trị.

Viết lời đây dịch giả nhớ lời của Triệu Thôi là làm trường dũng (Xem tiếp trang 58)

(Tiếp theo trang 55)

Pháp để mời bà và chồng bà tới dự một bữa ăn tối. Mục đích để cho Lydia lại có dịp gặp vị Đại sứ một lần nữa.

KGB lấy phòng ăn chính của tiệm ăn lộng lẫy Praha, và tổ chức một bữa tiệc cực kỳ sang trọng. Tuy rằng mục đích chính là để cho Lydia có thể quyền rủ được vị Đại Sứ Pháp, Kunavin và Krotkov lại quyết định đem thêm hai mỹ nhân nữa để vị Đại Sứ có thể lựa chọn giữa ba người, nếu Đại Sứ muốn. Hai mỹ nhân này là Nadya Cherednichenko và Larissa Kronberg Sobolevskaya. Cả hai cùng là kích sĩ tuyệt đẹp, chưa ai tới 30 tuổi.

Một nữa giờ trước khi quan khách đến, Kunavin xếp đặt các nhân viên KGB ở khắp mọi nơi trong tiệc ăn, trước hết là để cho mọi người tập luyên một lần nữa vai trò của mình, sau là để được chắc chắn rằng không có người ngài nào bén mảng tien.

Bà mỹ nhân có mục đích làm con mồi, ném tuyệt đẹp, đẹp mắt, cách lộng lẫy. Ngoài ra KGB lại đưa vào nắp tiệc một nhà viết kịch nổi tiếng Ông George Mdivani. Ông này có nhiệm vụ nói năng hài hước, và diễn cợt chế độ Xô hó.

Bữa tiệc rất vui vẻ, và ông Dejean tỏ ra là một nhà ngoại giao rít lịch duyết, và đáng mến. Ông say đậm các mỹ nhân, và khiêu vũ với cả ba người. Ông vui thích đến nỗi ông mòi tắt cả mọi người dù bữa cơm tối ở tòa Đại Sứ, ngay trong tuối lẻ theo sau đấy.

Mỗi ngày một khắng khít thêm

Trong bữa dạ tiệc ở tòa Đại Sứ Pháp, ông bà Dejean đã tiếp dài mòn mỏi một cách rất ân cần, đến nỗi mà Krotkov và Mdivani cùng ba mỹ nhân gần như quên hẳn sự mang của mình. Ông Dejean luôn luôn trò truyện với ba mỹ nhân, làm cho Krotkov không biết được ai là người mà ông đã chọn. Khi Kunavin đọc bản tường trình về buổi dạ tiệc này, chàng quả quyết rằng Lydia là mỹ nữ có nhiều hy vọng thành công nhất. Chàng nói: «Chúng ta phải tìm ra một cách làm cho họ tự ý tìm gặp nhau».

Cách đó ít lâu, Vera mời bà Dejean cùng đi du ngoạn xem phong cảnh với nàng. Sau đó, Krotkov gọi giây nói cho ông Dejean và nói: «Một nghệ sĩ, ở Georgia, tên là Lado Gudashvili. Ông ta là một người bạn cũ của gia đình tôi, và sắp mở một cuộc chung bày các

hoa phàm ở đây. Ông ta đã du học ở Pháp nhiều năm, và rất mến nước Pháp. Ngày giờ ông ta đã già rồi, và sẽ sung sướng nếu Đại Sứ chịu bớt chút thời giờ để xem cuộc trưng bày của ông ta hôm chủ nhật này.

Đại Sứ Pháp vui vẻ nhận lời mời.

(Xem tiếp trang 74)

Lấy mắt đời nay xét việc đời xưa...

(Tiếp theo trang 56)

không bằng trí, trí không bằng hưu học, mà hưu học là gồm cả tài học chính trị, tức là một môn học trùm lên trên các môn học. Nói đến việc làm tướng, dịch giả nhớ câu:

«Công tâm vi thương, công thành thục chí» (Tam quốc chí, Thục chí, Mã tặc truyện chủ dần Tương dương ký).

Công tâm là thu phục người, người bên mình và người bên địch, làm cho có khi khởi dùng vũ lực mà vẫn thắng. Nói rộng ra là đánh chính trị trước. Chính sách này được Kháng chiến Việt Nam áp dụng suốt thời kỳ chống Pháp.

CHÚ Ý.— Có một điều ta đáng chú ý là vấn đề huấn luyện cán bộ. Ta thấy trong trận Thành Bạc có hai tướng không hiểu thấu suốt huấn lệnh, là Chu chí Kiều và Kỷ Man.

— Kỷ Man bỏ cờ súy, quên súy lệnh là dù có khêu chiến đến đâu cũng không được ứng chiến.

Kỷ Man vì lệnh làm cho Trung quân suýt bị thua.

— Chu chí Kiều, cựu tướng của nước Quách, sự Tán lâu năm kề là lão tướng có chiến công, thế mà cũng không tròn nhiệm vụ xếp đặt thuyền bè cho ba quân độ hổ đúng kỹ hạn.

Như bài học Chu chí Kiều — Kỷ man, ta nhìn lại việc đời nay ta thấy vấn đề huấn luyện cán bộ là tối yếu. Ta đã từng thấy có vô số quân bài, công chức, không đạt nhiệm vụ của mình, và rất thường với việc làm hàng ngày và nhiều khi làm sai hẳn tinh thần chỉ huy.

Dịch giả còn nhớ chuyện Phan xich Long khởi nghĩa chống thực dân Pháp thất bại, bị đưa ra tòa đại hình của Pháp. Lúc đem một trái pháo của Phan xich Long làm ra giữa tòa, Ông Tòa hỏi: trái pháo của người nô không? và hỏi với ý kiêu ngạo. Phan xich Long trả lời: Thi các ông thử lấy. Tôi bảo tên ôn trái pháo đi làm phản sự

phải đốt ngồi chờ nào tôi có bảo nó đến nơi để trái phá xuống nhẹ nhẹ rồi trở về.

Vấn đề người hành sự là cực kỳ quan hệ. Người chỉ huy có tài trí đến đâu đi nữa mà kẻ chấp sự không làm hết phận sự mình, không hiểu tinh thần của chỉ thị, thì rời việc cũng hỏng.

Ta còn nhớ Quan văn Trường mất Kinh châu, Lỗ mang, cũng chỉ vì không làm như lời Khổng Minh ân cần dì dặn lại là «lòng Ngũ Ngũ Bắc Ngụy».

Ai tai! Cố nhân có thơ điêu chiền trường:

(Trích «Đông chí liệt quốc»)

Thắng bại binh gia bắt khai thường, Anh hùng kỹ cá lão sa trướng. Cầm bón thú hãi đầu khanh lanh, Nhục chiến càn phi bảo kiếm mang.

Quả hỏa huynh huynh hồn túc thảo,

Bi phong tát tát cốt xâm sương. Khuyến quân mạc tiền phong hồn sương,

Nhất tướng công thành vạn cốt khó!

(1) Tào Tùng có thơ:

Bằng quân mạc thoại phong hồn sương,

Nhất tướng công thành vạn cốt khó!

Dịch nghĩa:

Xin Anh chó nói chuyện phong hồn sương,

Một tướng công thành dirt vạn cốt khó.

Dịch nghĩa bài «Điều chiến trường»

Thắng bại binh gia chẳng phải thường,

Anh hùng mày kẽ lão sa trướng. Chim kinh khú hoàng sa hầm hố,

Thịt cháy già bay no kiếm thương.

Lửa quỷ phùng phùng hồn nấp cỏ,

Gió sầu vui vui lạnh thâm sương. Phong hồn việc ấy vui chí chóe.

Một tướng công thành vạn mạng

— Hậu sẽ được vừa ý. Ngày giờ trâm phải ra lệnh triệu Hội đồng nhiếp chính để truyền ngôi lại, vì trâm không muốn để thần dân một ngày/không có vua.

Nói rồi, vua thở dài bước ra ngoài. Trên hành lang đưa đến sân rộng, đám thi vệ hắt cận buồng bã cũ dẫu khi nhận thấy nhà vua áu sầu.

Trước khi làm triều, vua muốn viếng qua vườn hoa một lần chót, ra dấu cho quân hầu lui và một mình lững thùng đến ngồi bên ghế cầm thạch ở ngự uyển, buồn rầu đưa mắt nhìn cánh trâm hoa đua nở.



không hơi đâu để ý đến vì còn mãi lo việc của mình, nhưng với tôi thì đây là lệnh triều Hội đồng nhiếp chính để truyền ngôi lại, vì trâm không muốn để thần dân một ngày/không có vua!

Bác nói phải, nhưng vỉ thử à mai xám kia cứ kêu la suốt ngày một bên tai thì bác làm thế nào?

Gian di hết sức! Muốn cho à mai xám phải im, tôi gọi ngay mài nâu đến, chia cho mồi ngon và trùn của tôi bồi ra. Nếu làm vậy mà khêng xong đó chỉ là ví dụ vô lối mà thôi, vì gà mái không bao giờ ché trùn đầu — mà khêng xong thì

vườn hoa ở cạnh một sân nuôi gà vịt. Sau rào lưới son son, một con gà trống đang bới đất mồ mồi, lắc lắc cái mào đỏ chói. Một con mèo đen nằm phơi nắng trên nóc chuồng gà lén tiếng hót:

— Bác trống ăn ngon miệng đây chứ?

— Bao giờ tôi lại ăn không ngon miệng?

— Thế bác chưa hay tin gì?

— Tin gì?

— Tin vua sắp qua đời ấy mà. Chẳng là sáng nay tôi đi ngang qua mảng xói nội cung tình cờ nghe vua cái nhau với hoàng hậu về một điều bí mật gì đó mà hoàng hậu khóc lóc nhất quyết đòi biết cho kỷ được. Điều bí mật này mà tiết lộ thì vua phải chết. Vừa rồi khi tôi rời cung để ra đây hóng nắng, thấy đã tháp nến nến trưng quanh giường hoàng đế đang thương của chúng minh.

Gà trống nói không úp mở.

— «Hoàng đế đáng thương» là một thằng ngốc. Y có chết cũng là đáng đời, mà điều chắc chắn là không vì vậy mà tôi ăn mất ngon, nhất là hôm nay tôi vừa kiểm được món mồi bò.

Mèo cắn nhăn:

— Dù sao thì ngài cũng là chủ của bác với tôi.

Gà trống nghéch mào kêu lên:

— Chủ! chủ! rõ thật bác nghe ngàn đi, gọi một thằng cha dàn ông sợ vợ đến như vậy là chủ được!

— Tuy vậy...

Tôi không rõ bác đối với đám mèo cái ra sao, và tôi cũng

— Thiếp thấy không thể nào sống được nữa, vì ngày đêm bị thắc mắc dày vò... thiếp sẽ chết mất, nếu như..

— Vậy thì hậu chết đi! Trong nước không thiếu gì người đẹp, trầm sẽ tuyển lấy người đẹp nhắc lên làm hoàng hậu. Điều bí mật của trâm là như vậy đó!

Dứt lời, vua gạt tung những ngọn nến quanh giường, chụp một cây bạch lạp lớn thòi tất, cầm trên tay như một chiếc gậy ngắn, lầm lẩn dáng xuống đầu hoàng hậu. Trước thái độ dữ tợn, thay đổi bất ngờ của vua, hoàng hậu sững sốt cảm nín, đứng yên, đôi mắt ráo hoanh. Tiếng quát tháo của vua vang dội bên tai:

— Đã hết thời tờ mờ chưa? Hay là muộn ta cho một tận nhanh rồi mới chịu chưa! Có thích ăn đòn thì khóc đi, khóc lên cho ta xem..

Sau đó, vua nhận thấy là gà trống đã dạy mình một bài học xứng đáng: hoàng hậu không bao giờ còn tỏ ý tờ mờ nữa, và trở thành một người dàn bà kín đáo, thuần hậu, ngoan ngoãn nhất trong nước.

HOÀNG THU-ĐÔNG

GIÀ GÂN THỜI VỆ TINH

REUIER.— Một cựu viên chức chính quyền địa phương Uganda vừa từ trần tại Jinja, cách Kampala 90 dặm về lại 70 người con, 200 người cháu và hai người vợ, người tin già đình ông cho biết như trên.

Nguồn tin cũng cho biết người đàn ông này là ông Yekonia Zirabamuzale, cựu tổng thư ký tại quận Busoga, cách Kampala 70 dặm về phía Đông, đã kết hôn ít nhất 30 người vợ.

Khoảng 100 người, kể cả ngoại trưởng Uganda, ông Sam Odaka, và bộ trưởng Lao động và viễn thông, ông S. Q. Nkutu đến dự tang lễ.

Ông Zirabamuzale, 70 tuổi, đã phục vụ tại cơ quan chính phủ địa phương trong 40 năm. Ông là người Phi Châu đầu tiên làm việc tại Hội đồng lập pháp Uganda.

Một mẫu hồ sơ Văn hóa Việt Nam...

(Tiếp theo trang 41)

làm hại các dân tộc Á đông đã hai ba ngàn năm rồi!

Nho giáo dạy vua thay trời mà cai-trị dân ; nhưng phải «Chinh da hò» Vua cho ra vua, tôi cho ra tôi... nếu Vua là hòn quan thì phải làm cai mà ngày nay chúng ta gọi là «cách mạng». Nếu vua nào cũng thử được thì việc gì Phu-tử Không Khấu phải chạy như b้อง đèn kéo quản để tìm cho ra vua đang là vua, vua «chinh danh» để mà phụng sự! Tôi dẹc cuốn «Hoàng-Lê-Nhất-Thống-Chí» hai ba lán, mới thấy rằng vua mà như vua Lê-Chieu-Thống, bày tôi như Lê-Quỳnh thì quá tình... nhà Lê đã hết «mệnh trời» rồi mà nho-sĩ thời ấy vẫn như trong mộng (chỉ vì tham sành sỏi). Thật chưa có thời nào mà sỹ-phu-giới Việt-nam lộ bộ mặt trần truồng ra như thời Lê-Mai, Trịnh Mai ở Việt-nam. Kẻ hậu-sinh thật — không hành-diện gì về cõi-hàn, trừ mấy người như Lasa-son Phu-tử và Lý-Trần-Quái chẳng hạn... Ấy là chưa nói rằng...

Nói một cách khác : Nho-giáo có chúa-tinh-thần cách-mạng cho đúng lục, cho đúng thời, cho thích-ting với mệnh trời! Và đây là một phương-diện trong cái văn-hoa-kinh-lý thời biến-dịch của Nho-giáo,

Các quần-thần đã sợ! Sợ mất thế, mất địa-vị của Vua và của họ!

Thì eli còn một cách là bẽ vẹo bẽ chéo cái Lão đi một chút, để cao-chữ Nhàn : nói một cách khác : còn «mệnh trời» thì làm Tham-tụng, Bồi-tụng, Tham-tri.., mà lờ ra và -hận cá-nhân — xin nói rõ : «cá-nhân» — mà bất-trắc, mất ngôi thứ tại chốn chín-bé, thì về hướng Nhàn, về tung kinh Lão-giao, nếu không có «thiên-nhiên» thực thi bày ra một bòn non bộ giù — thiên-niên già → để mà ngâm; chờ khi nhà vua triệu ra làm quan thì lại ra làm quan ; mà vẫn nói chuyện luân-hội nghiệp Lão được như thường!

Theo Nho Lão Phật kiêu-ấy, thì một nho-sĩ có thể làm quan cả chục lần, và theo Lão-giao, hướng cái Nhàn đủ chục lần mà vẫn được tiếng là tin đồ Nho Phật Lão! Nếu có ra vành móng ngựa của Lịch-sử thì đã có Lịch-sử do lung-chí đậm (Chữ Pháp nói thế mà lại đúng: «L'Historie à bon dos») và đã có thuyết «tam giáo đồng nguyên»....liên hò.

Thì ra và chặng qua

Vua cho con hạc làm đại-phu, vua mà cho ngựa ở lầu son gác lầu, thừa-trưởng mà như Lý-Tư, làm đại-thần mà như Thủ-tôn-Thông và Đồng-trọng-Thư chỉ thấy có Nho-giáo là quốc-giáo.....thì lịch sử văn-hoa muôn mèo tròn gi cung được: xá gi một danh-từ «tam giáo đồng-nguyên» mà họ không tò diêm cho thành hoa-gâm. Và đây là điều then chốt mà eli-độ quản chủ phong kiến không cầu mà được: vua chúa tránh di được một mồi họa.....«cách mạng» — ngày xưa gọi là loạn! Tân-thùy Hoàng khôi phải phản thư khanh nho mà vẫn an no ngủ yên!

Người Tây di rồi : có một số «hormones» tri-thức đã choại-huyệt nhưng hình như lại mọc lại và này nở. Ông (nghiệp-pô)

Thủ-đoạn của cổ-nhân.

Cái chuyện liệng ra một thành ngữ, liệng ra một «ý-tương» tò diêm mâu-sắc hoa-gâm cho nó, cho nó làm đẹp thị giác và thuận theo chiều nương-thấp của tam-tu-xiều-xiều-triều ma lực của van-tho, cái chuyện xuyên-tac văn-hoa tri-thức, để phục vụ cưu-trung chín-bé và qui-toc-tinh của giài-cap, nhưng chuyện ấy, ngày xưa thường co... khong b!

Đau đớn sam-vương, cuối đời Ngũ-üe, che-dộ xã hội là «che-üy-truyền-hiện» (day : dan-chu-thuan-chat); chí-vi một sự-tinh-cơ là vua vu truyền ngời cho con là người có đức có tài là «Khai» em-vi ông Khai truyền ngời cao con là Thái-Khang là người «chiết» đức... mà lại tinh-cơ, «che-üy-truyền-tu» được cung-cô-toi sống cho đến bao ngàn năm... rồi thiền-hà soạn sach vớ ca-tung-thể-ky hai mươi, chúng ta lại sẽ vap — vẫn để dùng nền một «phương-trình» văn-hoa dân-tộc với các thành-tố tri-thức mới của áu-lày, nếu thiếu linh-dộng lại sẽ đi trên vết người đời trước: bài học lịch-sử không lẽ không bao giờ thuộc!

Thật là gấp ghênh gay go vậy thay!

Đã có lần chúng tôi xin thưa rồi: văn-hoa dân-tộc là «cái» khó nói. Gai góc-quả! Tuy nhiên, Văn-hoa dân-tộc cũng vẫn có thể có mâu-sắc-hình-hài: nó là «cái» làm cho dân-độc Việt-nam khác dân «Congo», dân «Philippines», dân «Maroc»... Kẽ cả là dân «Nhật!»

(Xem tiếp trang 69)

Cung Chúc Tân Xuân

HÃNG NƯỚC ĐÁ

VIỆT-HÙNG

ÁP CHÂU-LONG 1

CHÂU-DỐC

Cung Chúc Tân Xuân

Nhà Hàng Ga Nhạc
QUỐC-TẾ

Máy lạnh và Phòng ăn riêng

91, Đường Công-Lý
9 D, Nguyễn-Trung-Trực
SAIGON

D.T. 91.003

DÃ PHÁT HÀNH
TRÊN HOÀN VŨ:
TỰ KHÚC
MƯỜI LĂM
NĂM ẤY
CES QUINZE
ANNÉES PASSÉES

Thi-phẩm của Trần-dòng-
Vọng gồm 1.000 câu thơ lạc
bát, được phiên-dịch ra Anh,
Pháp-Ngữ. Một Tự-tinh-khúc
bất hủ, gói trọn niềm đau của
Tác-giả, nằm trong cái đau
chung của Dân-tộc trong 15
năm qua. 15 năm ấy toàn
dân Việt-nam đã trải qua bao
nỗi nghen ngào, tang tóc tro
g k ối lra loạn hận. Năm tháng
mùi sương đã phủ kín mảnh
đất, nghèo quê Mẹ.

Án bản thường giá : 500đ

Án bản đặc biệt, giá :
1000đồng

(Có chữ ký và triện son
của Tác-giả)

Địa chỉ tiệm lạc :
Hội Cố Lê-Hà 532 Phan
Thanh-Giản. Điện-thoại :
93.452 Cơ-sở nhật báo
«NÓI-THẮNG» Việt-nam.

BỘT GIẶT HÓA HỢP

DÉTERGENT



V.N. TÂN-HÓA-PHẨM CÔ

VĂN-PHÒNG : 38 NGUYỄN-TRÃI, SAIGON — D.T : 38.947

NHÀ-MÁY : KHU KỸ NGHỆ — BIÊN-HÒA

Do kỹ sư và chuyên
viên Việt Nam chế
tạo đã được tín
nhiệm khắp nơi, vì
phẩm chất bão
đảm

XUÂN ĐỜI MỚI

XUÂN ĐỜI MỚI

HÒA BÌNH VĂN VĂNG BÓNG TRONG NĂM 1970

● Trên 3000 triệu con người không mong muốn lên mặt trăng bằng khát khao được sống trong thanh bình thịnh vượng

★ GIANG TÂN

*Giữa thế kỷ này mà mơ tưởng đến một thời Nghiêu Thuấn
quả là chuyện mò kim dê dưới đáy biển. Cho nên năm 1970 vẫn
còn là một năm đầy sóng gió.*

Khởi lửa chiến tranh còn làm mờ màn trời Trung Đông bao trùm bán đảo Đông Dương. Đồng lõa với ác tâm của con người, thiên tai đột xuống Đông Hồi cướp gần 2 triệu mạng sống. Năm 1970 cũng đã cướp mất nhiều nhân vật tầm tiếng như Bertrand Russel, triết gia của Anh, giải thưởng Hòa bình Nobel, tướng Charles de Gaulle, cựu Tổng Thống Pháp, linh hồn cuộc kháng chiến chống Đức quốc xã. Nasser, Tổng Thống Ai Cập, linh hồn khát A Rập, Soekarno, cựu Tổng Thống Indonesia...

Năm 1970, Mỹ được thêm chun cảng ở Viễn Đông với việc lên nắm chính quyền của Thủ Tướng Lon Nol ở Kampuchea, nhưng mất ít nhiều ảnh hưởng với việc bà Bandaraike lên nắm quyền ở Tích Lan và nhất là ở Nam Mỹ với việc lên cầm quyền của vị Tổng Thống thiên tả Allende ở Tri Lợi (Chile)

Trung Cộng trong năm nay bỗng có thêm nhiều vây cánh, mặc dù trong cuộc bỏ phiếu tại hội đồng Bảo an LHQ, Trung Cộng vẫn chưa chiếm được 2/3 số phiếu để được thu nhận vào tổ chức LHQ nhưng nhìn vào số phiếu (51 thuận, 49 chống, 25 trung) các nhà quan sát quốc tế cho rằng Trung Cộng đã chiếm được số phiếu về mình cao nhất kể từ 20 năm nay. Gia nã Đại đi trước, tiếp đó là Ý Đại Lợi, cả hai đã nhìn nhận Trung Cộng và lập bang giao với nước này.

Năm 1970 cũng là năm mà số phi cơ bay trên không bị cưỡng đoạt thay đổi đường bay tăng giá một cách rõ rệt. Số nội nhất là vụ du Kích A Rập giữ 2 phi cơ giữa sa mạc, pháo nòng 1 chiếc, giữ cả trăm hành khách làm con tin đòi phóng thích cho 3 đồng đội của họ bị bắt ở Zurich và một nữ đồng đội khác bị giữ ở Luân Đôn, và ở Á Châu, đáng kể là vụ 15 sinh viên tông phái Nhật cưỡng đoạt 1 phi cơ Boeing từ Đông Kinh bay sang Bình Nhưỡng

Nhưng năm 1970 là năm thành công của các nhà khoa học trong việc thám hiểm không gian với việc Mỹ phóng phi thuyền Apollo 13 lên Mặt Trăng, tuy không đáp xuống được Chị Hằng nhưng đã về được quả đất và 3 phi hành gia được vò sương, với Soyuz 9 và 2 phi hành gia Nga bay quanh quả đât Trái Đất suốt 17 ngày (Gemini của Mỹ chỉ bay trong 13 ngày) đặt biệt nhất là Luna 16, Luna 17, một phi thuyền tự động mang đất cát Mặt Trăng về quả đất, một phi thuyền nhỏ 1 nguyệt xa (Lurekka 1) lần đầu tiên lục trên nguyệt cầu. Dưới sự điều khiển của 5 chuyên viên ở trái đất.

Nhưng điều mà trên 3.000 triệu con người ở quả địa cầu khát khao mong muốn không phải là việc sớm được lên ở trên Mặt Trăng, trên Kim Tinh, Hỏa Tinh... hay một hành tinh nào khác, chính là ý muốn thiết tha được sống trong cảnh thanh bình thịnh vượng.

Tháng 1 năm 1970

16-1 Nigeria chiếm Owerri, thành phố cuối cùng của Biafra
19-1 Mìn nổ ở Thủ Đức : 20 chết — 40 bị thương tất cả đều là Khóa Sinh khóa 6-69

21-1 Nồ tai rạp Đại Nam sau xuất hát chót phim « Xin nhận nơi đây làm quê hương »

26-1 Giáo hội Phật Giáo V.N.T.N họp báo tuyên bố bản tuyên cáo 6 điểm về vụ tàn sát Sơn Mỹ : 394 người bị bắn chết.

Tháng 2

3-2. Triết gia Anh Bertrand Russel, giải thưởng hòa bình Nobel từ trần hưởng thọ 97 tuổi. « MTGP MN » loan tin Thủ tướng Quốc Trưởng của Ông hoàng Sihanouk và chỉ định Ông Cheng Heng, chủ tịch Quốc Hội lên làm Quốc Trưởng

25-2. Tòa án Quân Sự MTLB Vùng 3 C.T. xử 2 dân biểu Hoàng Hồ và Trần Ngọc Châu. Cả hai đều vắng mặt Bị can Hoàng Hồ bị kết án tử hình Bị can Trần Ngọc Châu : 20 năm khổ sai tịch thu tài sản

26-2 Trần Ngọc Châu bị bắt

29-3 Trung tân Huân Luyện Chi Lăng bị pháo kích 1000 hỏa tiễn và đạn súng cối ; 40 chết, 200 bị thương (trong số 8000 khóa sinh)

Tháng 3

2-3 Tất cả các báo ở Thủ Đức đình bản 3 ngày 2,3 và 4 phản đối bộ Kinh tế tăng giá giấy.

5-3 Dân biểu Trần Ngọc Châu được đem xử lại. Bị can không chấp nhận sự biện hộ của công dân Hồ Dương Trường — Dương Tự Nguyễn Tuấn Kiệt.

Tòa xử dân biểu Châu 10 năm khổ sai.

10-3 Các báo lại đình bản 1 ngày để phản đối sự ngoan cố của Tổng Trưởng Kinh Tế. Một số có chân trong « Ủy ban trấn đấu báo chí » xuống tóc.

15-3 Hội chợ quốc tế Osaka khai mạc kéo dài đến 13-9 thu hút cả 100 triệu du khách. Chủ đề của Hội chợ « Tiến bộ của nhân loại trong sự điều hòa ».

16-3 1 chiếc Constellation của Mỹ rời Đà Nẵng : 22 lính Mỹ chết — 9 bị thương.

20-3 Đà phát thanh Nam Yang loan tin 2 viên Quốc Hội đã đồng thanh cách chức Quốc Trưởng của Ông hoàng Sihanouk và chỉ định Ông Cheng Heng, chủ tịch Quốc Hội lên làm Quốc Trưởng.

25-3 12.000 SV Văn khoa bãi khóa

26-3 Sao chổi xuất hiện, dân Saigoa trông thấy rất rõ.

25-3 « MTGPMN » đoạn giao với Kampuchea. Đại diện của Chính phủ CM.LTMN là Vũ Anh Tuấn gửi văn thư cho ngoại trưởng Kampuchea

29-3 Trung tân Huân Luyện Chi Lăng bị pháo kích 1000 hỏa tiễn và đạn súng cối ; 40 chết, 200 bị thương (trong số 8000 khóa sinh)

Tháng 4

1-4-15 sinh viên tông phái Nhật cưỡng đoạt chiếc Boeing 727 từ Đông Kinh bay đi Bình Nhưỡng (Bắc Hàn)

5-4. Nổ trước Ty CSQG Ca Mau : 32 chết — 58 bị thương. Nữ khung bô VC cũng bị tan xác.

13-4. Saigon bị pháo kích. Hỏa tiễn rót trúng rạp Olympic : 5 chết — 56 bị thương.

1-qua rót xuống bến Bạch Đằng — 1 quả khác trúng trụ sở Bộ Nội Vụ.

16-4 Saigon lại bị pháo kích 3 hỏa tiễn rót xuống đường Nguyễn Du — Tôn thất-Thiệp — Hai bà Trưng làm 6 người bị thương.

18-4 phi thuyền Apollo 13 trở về trái đất với 3 phi hành gia Mỹ. Chuyến bay này thất bại vì phi thuyền chỉ huy mất điện và mất



Mỹ Việt vẫn không thể nào ngăn chặn được những hỏa tiễn của V.C bắn vào Thủ Đức.

Bên trái — 1 đạn hỏa tiễn 122 ly.

dường khi nền không đáp xuống được mặt trăng.

20-4. Một số sinh viên đột nhập Hà Nội.

21-4 SVHS biểu tình trên nhiều đường phố Saigon chống chính phủ của Thủ Tướng Lon Nol về vụ tàn sát Việt Kiều trên đất Kampuchea.

24-4. Tưởng Kinh Quốc — Phó Thủ Tướng THQG bị bắn hạ ở Núi Uoc.

Tối 24-4. SV.HS xuống đường và chiếm tòa đại sứ Kampuchea.

25-4 Thương phế binh tổ chức « Đêm Không Ngủ » tại Hạ Viện.

26-4. SVHS lại xuống đường đòi Hòa bình.

Tháng 5

2-5 Thiếu Tướng Nguyễn Việt Thanh, tư lệnh quân đoàn 4 kiêm vùng 4 Chiến thuật từ nạn trực thăng lúc bay thị sát chiến trường D.B Mộc Hóa. 9 sĩ quan tùy tùng cũng bị tử thương.

5-5. Hội đồng Nội các họp quyết định tạm đóng cửa các trường Trung Tiểu học tại Saigon — Cholon từ 6-5 đến 25-5-70.

Bang súng 5-5, hàng trăm người vũ trang dồn nhau, tóm đại sứ Kampuchea và VNQT đánh đuổi SVHS và Phật Tử ra khỏi hai nơi nói trên.

7-5. Các phái đoàn BV và « MTGPMN » tẩy chay phiên họp 66 Hòa đàm Ba lè phản đối việc Mỹ xua quân sang Kampuchea.

9-5 100.000 người Mỹ tập họp quanh Bạch Cung chống chính phủ

Mỹ can thiệp vào cuộc chiến ở Kampuchea :

11-5 Sài Gòn bị pháo kích 4 bị thương. Có 2 hỏa tiễn rơi gần dinh Độc Lập và tư dinh của đại sứ Mỹ Bunker.

16-5 SVHS xuống đường trước chợ Bến Thành, toàn thân vào Quốc Hội.

19-5 SVHS xuống đường trước chùa Ân Quang.

24-5 Cự Phan Khiết Sira, cựu Quốc Trưởng nguyên chủ tịch Quốc Hội lập hàn từ trần vì bệnh, hưởng thọ 65 tuổi.

27-5 SVHS tẩy chay biểu tình chạy trước tòa Đại Sứ Mỹ.

Các trường trung học Gia Long, Pétrus Ký lâng khóa.

30-5 Vào lúc 2 giờ 15, một đại đội V.C mở cuộc tấn công trường Võ Bị Quốc Gia Dalat nhưng bị đẩy lui.

31-5 Các Thượng tọa Đại Đức, tăng ni ở chùa Ân Quang tuyệt thực 4 tiếng đồng hồ đòi các phe làm chiến chấm dứt chiến cuộc.

Tháng 6

5-6 Côn nhì viện Quách Thị Trang bị 1 nhóm người tấn công.

7-6 Thương Phế binh hồn chiến với CSDC

11-6 Thương Tọa Taich Thiên Lai bị thiêu viên tịch 73 tuổi. Chúc thọ của Thương Tọa để lại yêu cầu hai chánh phủ Nam Bắc tìm giải pháp chấm dứt chiến cuộc.

14-6 Bà Thủ Tướng Bandara-naike trong buổi lễ khai mạc Quốc

Tổng thống Nixon : « Nếu phi cơ thám hiểm Mỹ bay trên không phận B.V mà bị bắt, phi cơ Mỹ được lệnh bắn trả lại và oanh tạc luôn các cơ sở quân sự gần các vị trí phòng không ».

XUÂN ĐỜI MỚI



Trong những tháng đầu, sau khi Sihanouk bị lật đổ, hàng vạn Việt Kiều ở Kampuchea bị nhốt trong các trại tị nạn — số lớn bị tàn sát, thả xác trôi trên sông Cửu Long.

Hội tuyển **Nhật** nền Cộng Hòa Tich Lan Tân Chánh phủ thừa nhận Đông Đức, Bắc Hàn, Bắc Việt và «Chánh phủ CMLTMN», đoạn giao với Do Thái...

15.6 SVHS hội thảo tại trung tâm Quốc Gia Nông Nghiệp rời tổ chức «xuống đường» đốt 2 xe của hãng RMK, ném đá 2 quân Cảnh Mỹ.

19.6 Phi thuyền Soyuz 9 của Nga mang theo 2 phi hành gia trở về Đ'a Cầu sau chuyến bay lên kí lục quanh quả đao Trái Đất (17 ngày Phi thuyền Gemini của Mỹ chỉ bay 13 ngày).

21.6 Giải túc cầu quốc tế, tại vận động trường Azteca Mě Tây Cờ, đoàn túc cầu Ba Tây thắng Ý 4-1 đoạt cúp Jules Rimet vĩnh viễn vì Ba Tây đã 2 lần đoạt cúp này.

— Cựu Tổng Thống Indonesia, Ông Soekarno từ trần tại quân y viện Djakarta

23.6 Hạ viện chấp thuận «Đạo luật chương trình»

28.6 Bỏ phiếu bầu các Hội Đồng Đô Thành, Tỉnh, Thị...

Tháng 7

19.7 Đại tá Tỉnh trưởng Phong Dinh Nguyễn Văn Khuong bị V.C bắn súng tử thương trên đường Cái Tắc-Tàу Du.

20.7 Saigon bị pháo kích 2 hỏa tiễn 122 ly i trai rót trong vòng rào đinh Độc Lập bồn nước và 1 trai rót ở đường Cộng Sản, rất

may không có ai bị thương.

23.7 — Đại Sứ Phạm-Đảng-Lâm trở về Saigon để thỉnh ý Tổng Thống Nguyễn-Văn-Thiệu.

22.7 — 1 Phi cơ Air Việt Nam trên đường Pleiku — Saigon, trên chở 65 hành khách bị 1 lính Mỹ đen dùng dao găm cưỡng bách bay đi Hong Kong. Lúc phi cơ đậu xuống phi trường Tân Sơn Nhất, nhân viên phi trường tìm cách xi llop bánh phi cơ và đã tìm cách chinh phục được tên cướp.

Tháng 8

1-8 — Tổng Thống Nguyễn-Văn-Thiệu ký sắc lệnh thăng cấp một số Tướng lãnh và Đại tá.

3-8 Tân Đại Sứ Mỹ, ông David Bruce đến Balé thay thế Đại Sứ Cabot Lodge điều khiển phái đoàn Mỹ tại cuộc hòa đàm Ba Lê về vấn đề VN.

5-8 Do Thái Ai Cập thỏa thuận ngừng bắn trong thời hạn 90 ngày.

9-8 Chủ tịch tổng hội SV Saigon SV Hoàng-Tân-Mầm tái đắc cử

12.8 — Bình nhì da đen Mỹ Harding sau vụ cưỡng đoạt bắt thành chiếc phi cơ Air V.N bắt b y đi Hong Kong đã tìm cách lợ vào căn cứ Không quân Biên Hòa nhảy lên 1 phi cơ quân sự Mỹ dùng súng M-16 buông phi công bay đi Đà Nẵng nhưng cũng không thành.

— 4 Tiểu đoàn Bả Việt mở cuộc tấn công vào căn cứ O'Reilly vừa được Mỹ chuyển giao cho quân lực VNCH. Căn cứ này ở gần căn cứ Ripeord của Mỹ vừa rút đi.

17.8 Nô tại 1 quán cà phê ở đường Nguyễn Kim Cholon làm 21 người bị thương trong đó có 10 Cảnh Sát dã Chiến.

— Vũ «Chuồng cọp» Côn Sơn đực đem ra trước 1 ủy ban H. Viện Mỹ sau khi dân biểu Thomas Harkins cùng với 2 nghị sĩ Mỹ viếng thăm Côn Sơn ngày 2-7-70

19.8 Sinh viên Được hô hào bãi thi và đóng cửa các tiệm thuốc Tây chống việc thay đổi vô lý về thể thức trưng tập khiến cho Được sĩ sau khi tốt nghiệp chỉ được thực tập với cấp bậc chuyên úy bộ binh thay vì chủ Trung úy trước đây.

25.8 Quân RV vẫn tiếp tục bao vây căn cứ O'Reilly.

V.C bắn 5 đạn 82 ly vào một ngôi nhà ở Ba Chúc trong lúc đang nhóm lâm 10 người chết — 42 bị thương.

27.8. Hội đàm giữa Tổng Thống Nguyễn văn Thủ và P.T.T Mỹ Agnew tại Định Độc Lập.

30.8 Lối 1000 SVHS «xuống đường» tại đường Cường Đè phản đối chế độ quân sự học đường.

Tháng 9

— Cuộc bầu cử bán phần Thượng Viện ngày 30-8 đưa đến kết quả Liên Danh Hoa Sen Vũ Văn Mẫu về nhất với 1.148.000 phiếu — L.D. Huỳnh Văn Cao về nhì, yê ba L.D. Nguyễn Văn Huỳnh.

6.9 — V.C tấn công Trung tâm huấn luyện NDTV Qui Nhơn làm 15 tử thương — 23 bị thương

9.9 Đại hội nghị viên toàn quốc với 554 nghị viên mở tại phòng Khách tiết dinh Độc Lập để nghe T.T- Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn báo cáo tình hình trong nước

Du kích A Rap cầm giữ 2 phi cơ giữa sa mạc với cả trăm hành khách đòi phóng thích 3 du kích bị cầm tù ở Zurich (Tây Đức) và 1 nữ du kích bị giữ ở Liên Đản.

12.9 Lực lượng đối lịnh Châu Đức Các trường học được lệnh đóng cửa. Đường lên tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc bị ngập.

— Tàu đánh cá Nga Sô Làng vắng ngoài cù lao Ré.

— Thượng tọa Thiên Minh cầm đầu 1 phái đoàn Phật giáo Áo Quang đi Nhịn dự Đại hội tôn giáo và hòa bình họp ở Kyoto.

15.9 — Giao tranh lớn ở An Xuyên. Có 10 trực thăng Mỹ bị V.C bắn hạ.

22.9 Phi thuyền L-116 của V.A được Mỹ chuyển giao cho quân lực VNCH. Căn cứ này ở gần căn cứ Ripeord của Mỹ vừa rút đi.

Phó Tổng Thống Nguyễn-Cao-Ký ở Pháp tuyên bố không qua Mỹ dự cuộc « Diễn hành cho chiến thắng ».

24-9 — 21 SVHS tuyệt thực tại Tổng Hội SV. Tình trạng sức khỏe nguy kịch. 2 nữ sinh viên Nguyễn Thị Thành Nguyễn-Thị-Tuyền được chở qua bệnh viện Chợ Rẫy.

28.9 Huế bị pháo kích 3 hỏa tiễn 122 ly. 1 quả rót trúng Quân y viện Nguyễn-Tri-Phương,

Tháng 10

1-10 Tổng Thống Cộng Hòa A Rập Nasser từ trần đột ngột vì bệnh tim.

2-10 1 Chiếc DC 3 của Air V.N rớt ở đèo Hải Vân — 2 phi công tử thương — 3 hành khách bị thương.

5-10 «Luật song hành» ban hành. Hồi suất 1 Mỹ kim là 275 đồng thay vì 118 đồng. Rất nhiều món hàng tăng giá.

3-10 Có lối 15.000 người Mỹ dự cuộc «Diễn hành cho chiến thắng»

— Chánh phủ VNCH quyết định tăng lương cho quân nhân công chức các cấp chánh ngạch cũng như ngoại ngạch kể từ 1-10-1970.

6-10 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu triệu hồi P.T.T- Nguyễn cao Kỳ về nước.

7-10 Tổng Thống Mỹ Nixon đọc diễn văn quan trọng nêu đề nghị 5 điểm về hòa bình cho vấn đề Đông-Dương trong đó có những điểm chính.

— Ngưng bắn toàn cõi Đông-Dương.

— Thảo luận thời khóa biểu rút quân

— Đặt 3 nguyên tắc cho cuộc thương thuyết.

— Phóng thí-h ту binh.

15-10 Tù nhân Côn Sơn nỗi dậy, 13 nhân viên coi tù bị giết — 25 tù nhân bị thương — 1 sô tù nhân chạy thoát.

17-10 Ông Anwar El Sadat chính thức uyên thê nhậm chức Tổng Thống Cộng Hòa Ai Cập

23-10 Tổng Thống Nguyễn Văn Thủ bay ra Vũng Tàu đến T.T.HL quốc gia Vũ-g Tàu chủ tọa cuộc hội thảo toàn quốc về bình định, phát triển. Kế hoạch năm 1971 gồm 3 mục tiêu chính:

— Địa phương tự phòng

— Địa phương tự quản

— Địa phương tự túc phát triển.

Tháng 11

1-11 Cả 1000 người Mỹ ở California toàn bộ động chống T.T.

Nixon, chặn xe của T.T. Mỹ, ném trứng thối và gạch vào xe

— Một lố cầu hồn cho cố Tổng Thống Ngô-Đình Diệm được tổ chức tại Vịtong Cung Thành Đường.

2-11 Saigon bị pháo kích 4 hỏa tiễn làm cho 22 người thương vong, 7 ngôi nhà bị sập, một số xe bị hư hại.

4-11 Kết quả cuộc bầu 3-11 tại Mỹ, đảng Cộng Hòa thất bại trong việc dành ghế ở Thượng Viện cũng như những ghế Thống Đốc. Gia nă Đại thừa nhận Trung Cộng và lập bang giao với quốc gia này.

9-11 Cựu Tổng Thống Pháp, tướng Charles de Gaulle từ trần đột ngột vì bệnh tim.

12-11 20.000 công nhân hàng hải RMK-BRJ trở lại làm việc sau 1 tháng đình công.

14-11 Sau quyết nghị của Tối cao pháp viện ngày 5-5-70 và bản án của ban phá án của viện này ngày 30-10-70 (phán quyết tiêu huy không di giao án vẫn ngày 5-3-70 của tòa án quân sự xử phạt dân bùa Trần Ngọc Châu 10 năm khổ sai miến biệt xứ) Tổng Thống V.N.C.H. gửi văn thư 35-14-11 đến ông Chủ tịch Hạ Viện yêu cầu Hạ Viện truy tố dân biếu Trần Ngọc Châu trước 1 tòa án có thẩm quyền.

15-11 — Đại hội các giáo sư tư thục tổ chức tại trường Tân Khoa đường Ngô-Tùng-Châu Gia-Định quyết định đòi tăng thù lao 50% Việc tăng lương này không đi kèm với việc tăng học phí.

Các Phó tinh trưở g Bình Thuận

Tây-Ninh, Quảng-Ngãi, Châu-Đốc. Kiến-Tường được thay thế.

16-11 Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ viếng thăm Hoa kỵ trong thời hạn 18 ngày.

17-11 — Căn cứ không quân Biên Hòa bị Cộng quân pháo kích 15 hỏa tiễn 107 ly.

21-11 — Với 51 thăm thuận, 49 chông - 25 trắng. Trung Cộng vẫn chưa được thu nhặt vào tổ chức. LHQ vì chưa đạt đến 2/3 số thăm.

22-11 — Xuất hiện trên màn ảnh và tuyên truyền hình trường Hoàng-Xuân-Lâm, tư lệnh quân đoàn 7, kiêm vùng I chiến thuật cho biết trận lụt miền Trung làm 260 người chết đuối 20.000 căn nhà bị sập. 12000 gia sú bị cuốn ra biển. Họa màu bị hư hại đến 60 olo.

24-11 — 1 máy bay quan sát Mỹ đụng 1 trực thăng UH-1 trên không phận Cần Thơ làm cho 14 người chết trong đó có 4 binh sĩ Mỹ.

— 1 cô gái ở Kiến-hội tên Nguyễn thị Ba Xi, 17, con bà Nguyễn Thị Huệ 39 tuổi đột nhiên trở thành công chúa nước Cộng Hòa Trung Phi; vì cô được Tổng Thống C.H.T.P là Bokassa nhìn nhận là con gái do một mối tình cách đây 17 năm giữa Thượng sĩ Bokassa (trong quân đội viễn chinh Pháp) và bà Nguyễn Thị Huệ. — Sau đó có chuyện cô Bokassa giả và thiệt.

— Hanói và V.C tẩy chay phiên họp 93 hòa đàm Balé về vấn đề V.N để phản đối cuộc đàm bộ xuống Sơn Tây ngày 21-11 của b.đt kích Mỹ nhằm giải thoát tù binh (nhưng cuộc đàm bộ t.đ. tháng này không





Công trình văn hóa (sách, báo) mà cơ sở xuất bản « ĐỜI MỚI » đã thực hiện trong 5 năm trước (1951-1955)

thành vi Hanoi đã dời từ binh đì nơi khác). Cùng với việc đồ bạ trên, phi cơ Mỹ đã oanh tạc nhiều tinh ở BV trong đó có Quảng Ninh Hà-Tây — Hòa-Binh.

26.2 Tống Thống Nguyễn Văn Thiệu chủ tọa lễ khai giảng Viện Đại Học Hòa Hảo do nghị sĩ Lê Phước Sang làm viện trưởng.

27.1 phi cơ vận tải Mỹ chở 230 người trên đường bay sang VN đà số là quân nhân, phát nổ làm 51 người chết rất đông bị thương.

Thủ Tướng Thái Lan Thanon Kittikachorn loan tin binh sĩ Thái chiến đấu ở VN sẽ được hồi hương hết vào đầu tháng 2-1971.

Đức giáo Hoàng Paul đệ VI bị mưu sát hụt ở Phi Luật Tân, hung thủ tên Abendosa, một họa sĩ bị bắt.

Tháng 12

7.12 — 1 Vận tải cơ của Mỹ chở 76 binh sĩ (trong đó có 70 binh sĩ V.N) mất tích sau 3 ngày mới (Xem tiếp trang 75)



Sau khi Sihanouk bị lật đổ, Việt Kiều trên đất Chùa Tháp bị nhốt trong các trại tập trung — một số bị tàn sát thả xác trôi trên sông Cửu Long — Trên 200.000 người được hồi hương với hai bàn tay trắng.

phải ra đi, anh Trần-văn-Ân, anh Hồ-Hữu-Tường, anh Thiếu-Sơn đều viết thơ tay nhờ anh Thảo qua Pháp trao họ những người bạn Pháp của mấy anh, kể lại tình cảnh của các anh trước chế độ độc tài Ngô đinh Diệm.

Đúng 7 giờ tối ngày 24-12-1955, anh Phan-Thông-Thảo được Công-An đưa vào rước dem ra phi trường, lên máy bay đi Pháp

Ở trong tù, điều đáng nói nhứt là tất cả các tin tức về tình hình chính trị, mọi biến chuyển chúng tôi đều được biết trước, có liên lạc hàng ngày cho biết. Đường giây nhanh chóng nhứt là nhờ anh Cao-Thiên-Dũ, tía ruột của bà Gao-thi-Nguyệt, nhạc phụ của Tướng Lê-quang-Vinh tức Ba Cụt. Anh Năm Dũ bị bắt chỉ vì là cha vợ của Tướng Ba Cụt.

Sách chuyên, tài liệu tiếng Pháp của anh Năm Dũ đưa vào rất nhiều và thường chuyển cho chúng tôi và anh em bên Bình Xuyên đọc để nghiên cứu.

Mỗi buổi tối, chúng tôi được phép chơi cho đến 8 giờ tối nên anh em bắc ghế ngồi bên nhau thảo luận về tình hình chính trị bên ngoài. Phải nhận rằng, anh Trần-văn-Ân và anh Hồ Hữu-Tường là hai nhân vật được chúng tôi coi là sáng nước nhứt trong đám anh em Bình-Xuyên nhưng khi nói thảo luận mới thấy anh Trần-văn-Ân khác xa anh Hồ Hữu-Tường. Sự nhận định của anh Ân chín chắn và sáng sủa hơn, dễ hiểu hơn anh Hồ Hữu-Tường rất nhiều...

Về sau, có người kể lại cho tôi nghe về cuộc tranh luận tại nhà Lao Công-An Gia-Định giữa anh Thái Lăng Nghiêm Phạm-văn-Tâm, bây giờ là Thượng Nghị Sĩ, lãnh tụ Đại Việt Duy Dân với hai anh Tường và Ân rất gay go. Anh Thái Lăng Nghiêm cũng công nhận, anh Ân hơn hẳn anh Tường rất nhiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chúng tôi mừng Giáng Sinh trong tù thì lại tiếp đến Tết Nguyên Đán Bính Thân. Tối 30 Tết, cửa nhà Lao được mở rộng, cho anh em ra ngoài chơi, ngồi nói chuyện...

Vào khoảng 9 giờ tối, chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau thì thấy lửa đốt một góc trời. Đó là đám cháy Bến Cỏ lớn nhứt vào đêm 30 Tết! Anh Ân thờ dài nói:

— Tết đến nơi mà cháy như thế này, đồng bào Xóm Cỏ còn khổ gấp ngàn lần bọn chúng mình nằm trong này à!

Mọi người đều gặt đầu đồng ý...

Đêm 30 Tết, anh em cũng thấp nhang khấn vái rất trịnh trọng! Bên sảnh 7, có một số anh em ăn chay, còn sảnh của chúng tôi và các sảnh khác, anh em theo đạo Hồi-Hà cũng ăn chay từ sáng ngày 30 Tết cho hết ngày mồng 3 Tết!

Sáng mồng một Tết, các anh em trong các sảnh khác tờ chúc múa Lân di múa chào mừng các sảnh! Lợi dụng ngày Tết, chúng tôi qua sảnh 7 ngồi uống nước trà Tàu, ăn bánh ngọt chúc mừng Xuân với anh em Bình Xuyên...

Tinh nghĩa trong tù lúc đó thiệt đậm đà thắm thiết...

Tôi hỏi anh Ân :

— Anh nghĩ sao về vụ ông Diệm, Ông Nhu giam các anh ở đây? Có thể, các Ông Diệm, Ông Nhu tha các anh làm à?

Anh Ân cười hỏi tôi :

— Vì lý do gì mà toa lại tin như thế?

Tôi đáp :

— Anh nhớ rằng, lao Gia-định này chỉ để giam những người không được đưa ra Tòa Án. Sau đó, sẽ đưa đi an trí rồi tha à! Đem giam các anh ở đây, có lẽ Ông Diệm và Ông Nhu muốn tha các anh đó!

Anh Ân vẫn giữ nét cười tươi hiền hòa, quay lại nói với anh Trịnh Khánh Vàng, anh Lê văn Ngọ :

— Đầu Xuân, Tô-Văn cho chúng mình tia hy vọng có lý lâm nhưng theo mõa thì Ông Diệm và Ông Nhu không thả bọn này đâu! Hiện nay, có lẽ họ đang làm hồ sơ để đưa bọn này ra Tòa Án Quân sự à...

Tô-Văn có lẽ chưa biết rõ Ông Diệm bằng mõa! Mõa là bạn thân với Ông Diệm, mõi biết tánh khí của Ông Diệm lắm! Bên cạnh Ông Diệm lại còn có Nhu nữa Thằng chó đói mồi độc à...

Họ sẽ đưa bọn này ra Tòa mà... Tôi hỏi :

— Các anh bị giam ở đây mấy tháng rồi?

Anh Tường đáp :

— Gần được 4 tháng rồi!

Như thế tôi lại càng tin rằng, Ông Diệm, Ông Nhu không đưa các anh ra Tòa đâu! Nếu cần đưa các anh ra Tòa, họ đã giải các anh sang Chí-Hòa, chờ đẽ các anh ở đây làm gì tới 4 tháng trời...

Nhiều anh em tin lời đoán của

tôi có lẽ đúng nhưng riêng anh Ân thì chỉ cười...

3 ngày Tết trôi qua lẹ, làng Lao Gia-Định lại tiếp nhận thêm một số tù mới trong đó có Hồ-ngọc-Cir, anh Thái Đại Việt, sau này làm Đồng Lý văn Phòng cho ông Hà-Thục-Ký và Thiếu Tướng Lâm văn Phát ở Bộ Nội-vụ..Và anh em Đa-Viet thuộc Chi Bộ đảng trưởng Thượng-Tu-Anh như Luật Sư Trương-Tu-Thien, Minh-Nhựt.v.v..bi giải qua lao Chí Hòa mặc dầu đã bị giam ở Gia-Định hàng năm rồi!

Qua vụ Chi Bộ Đảng-Trưởng Đại Việt Miền Trung bị giải sang Chí Hòa để ra Tòa Án Quân Sự tôi mới tin lời anh Ân nói là đúng!

Ngày 20 tháng giêng, vào quãng 4 giờ sáng, có gác gọi tôi thu xếp quần áo để đi Biên Hòa...

Nghé tiếng gọi tên tôi, anh em bên sảnh 7 vung chạy ra cửa nhỉn...

Tôi thu xếp quần áo đi ra thì có tiếng gọi :

— Tô-Văn..Tô-Văn..

Tôi quay sang sảnh 7 thấy anh Trần-văn-Ân, anh Trịnh Khánh Vàng, anh Tư Cốc đang vầy gọi tôi. Tôi cười nói :

— Các anh ở lại chóng về.. Tôi bị đưa đi an trí ở Trung-Tâm cải huấn Biên Hòa...

Anh Ân nghẹn ngào hỏi :

— Đì giờ này à?

— Da...

— Thôi đi khỏe mạnh nghen Ván...

Lần đầu tiên anh Ân gọi tôi bằng em, tiếng em ngọt ngào thoát ra từ tình thương chân thành của những người cùng cảnh ngộ..tiếng em đó, còn làm tôi nhớ mãi đến bây giờ. Tôi nghẹn ngào đáp :

— Cám ơn các anh, em đi anh Ân nghen...

Đã 15 năm trôi qua, bao biến thiên của thời cuộc! Tất cả đều di vào di vắng rồi chìm trong quên lãng chỉ còn có tình cảm của con người, tình cảm trong bước đường luân lạc là những kỷ niệm phải giữ mãi mãi...

Viết xong tại Sài-Gòn vào buổi chiều Đông nắng gắt...

TÔ-VĂN



Thưa mẹ, con lên tinh cỏ chút
việc. Ông Cò theo bén bên tôi,
ngồi bên tôi, chờ tôi thay áo quần.
Thật Ông quá kỹ lưỡng. Xong, tôi
xách cặp theo ông Cò, từ giã mẹ,
lên xe «quán Tây» đi một nước.

Sau khi tôi đi, mẹ tôi độ ra tôi
bị bắt, khóc lên. Xóm giềng tụu
lại. Bà con bảo người nhà bao xe
kêu vợ tôi về.

Sáng ngày vợ tôi lên Tinh kip
giờ cùng tôi đi Saigon. Trông vào
chúng tôi đi cả hai vợ chồng,
không ai ngờ tôi bị bắt cả, vì anh
linh đưa tôi không có công tay tôi.

Chiều hôm ấy tôi tiếp tục ăn
Tết ở bót Catinat, rồi hạ nêu ở đó
và vui xuân trong khám lớn Saigon.

Cái Tết này mặc dầu là không
lủ thử thiệt, chờ cũng là một cách
lủ thử trong phòng giam.

Về sau thời cuộc đầy dura, tôi
ăn Tết lưu vong ở Chiêu-nam. Kịp
khi trở về quê cha đất mẹ thì vợ
tôi đã nương gió theo mây đi về
cảnh tịch-mịch.

Tết lưu vong tại Chiêu-nam.

Năm ấy tôi đã đến thời «tứ
thập nhì bắt hoặc» nghĩa là tôi
không còn tuổi lầm lạc. Tôi không
làm đã đành, mà người «lầm tôi»

mới ra sao? Ra điều tôi lưu vong». Thế là cái Tết này cách cái Tết
Sơn Đầu dài ngót 20 Xuân, và cách
Tết du học 16 thu.

Bốn mươi cái xuân! Cho dân
độc lập quả là nhiều thật, mà cho
người bị trị, gầm cõi bao lâu! Có
biết gì đâu! Có học được bao
nhiều đâu!

Chiêu-nam! Singapore!

Tôi biết nói gì, còn nhớ những
giờ? Nhớ lúc bấy giờ trông vào ngày
mai u tối như đi đêm. Chiến tranh
sẽ ra sao? Đám người thất quốc
như chúng ta sẽ ra sao? Thế rồi,
buồn không ra buồn, vui không ra
vui, nghĩa là:

Vui thì vui gượng kéo mà!
Buồn tuyệt vọng, buồn thiết
tha vô ngàn.

Ở đó, cũng may có ít chục kiều
bào cùng chia sорт với chúng tôi
cánh thăm đậm của người «lữ thử
nhì bắt lũ», của khách du-lịch vòng
quanh thành phố Chiêu-nam, không
cần thông hành, cũng không cần
giấy cản cước.

Những người đồng hội với
tôi chắc cũng như tôi, sẽ không
bao giờ quên vợ chồng Ông
Tu Đen, Ông Bà họ Quỳnh, và Ông
họ Nguyễn hiện giờ vẫn giúp việc

cho Tổng lãnh sự quán Pháp. Vì
nhứt là không quên Anna viên của
Vũ tiên sinh.

Ở Chiêu-nam, ngày Tết chúng
tôi cũng bún thịt quay, cũng chả
dò, và các thứ bánh như ở nước
nhà.

Có một việc vui khác là một
ông bạn của tôi chiều mồng một
Tết lại thích đi «Ngầu xé xíu»
xóm «Bình Khang». Ông bảo là Ông
ăn Tết «cách mạng» không kiêng
ngày ngoron đán.

Qua năm sau, các bạn đồng
nạn của tôi là khỏi Chiêu-nam chỉ
còn tôi ở lại, ăn Tết sau trên máy
bay, giữa chiến tranh ác liệt, với
sự viếng thăm rất thường của phi
cơ B.29.

Bao nhiêu cái Tết ấy đã nắn
người tôi thành con vật «li li».

TRẦN-VĂN-ÂN

viết năm 1951

— Còn bao nhiêu cái Tết khác,
Tết bị sỹ nhục, Tết tử hình, Tết
châu du.v.v. sẽ dành cho Tết Nhâm
Tý

Hongkong du tạp ký

(Tiếp theo trang 21)

đạo mạo là phản ứng nhanh như gió
vào những lúc bất thần, bất chợt...

Nếu bạn là người không biết hút
thuốc lá thì bạn sẽ không bao giờ
có thể chui nỗi vào một khêu vũ
trường bình dân ở Cửu-Long được.
Vì trong đó không khí là khói thuốc
lá, đâu đâu cũng dày đặc những làn
khói thuốc cuồn cuộn, huyền huyền,
ảo ảo... rồi thì tiếng cười nói, tiếng
kèn trống dập dìu, rồi mùi rượu nực
nồng, mùi mồ hôi khó tả, trong khi
đó từng cặp từng cặp quay cuồng
ngoài sàn nhảy, có cặp nhảy nhót
chẳng ra cái điệu nhá, điệu kèn
gì cả; nhưng mặc, chàng ai chú ý
đến ai, mỗi người tự tìm lấy thú
vui thỏa thích cho riêng mình....

Những thực khách của quán cóc đêm khuya ở vệ đường...

Dù là cuộc vui của giới tội
thương lưu hay hạ lưu, đến một, hai
giờ sáng thì cũng tàn dần. Đối với
giới tội thương lưu thì có những
cuộc giải lao đặc biệt, giới thương
lưu thì giải lao ở những tiệm ăn
sang trọng chuyên bán cho khách dạ
hành. Còn đối với giới hạ lưu thì
đó có vô số những quán hàng bán
dù thứ món ăn, thức uống ở vệ
đường. Món ăn thông thường nhất
là cháo, hủ tiếu mì, hoành thánh,
giá tới thiều mồi tôm là một đồng
Hong-kong (tương đương với 60\$VN
tính theo thị trường chợ đen). Phải
nói là tràn ngập thực khách ở những
con đường nhỏ cạnh các khu vực ăn
chơi bình dân.

Vài nét về thuộc địa Hong-Kong

Đáng lý ra năm 1949, nhưng
địa Hong-kong phải hoàn trả lại
Trung-Hoa vì 99 năm trước đó,
chánh phủ hoàng gia Anh và Triều
định Mân-Thanh đã ký một thỏa
hiệp, theo đó Hong-kong là nhượng
địa của Anh-quốc trong thời hạn
99 năm và thời hạn này đã chấm
dứt vào năm 1949. Nhưng, vì những
lý do chính trị, kinh tế, tài chánh
mà chánh phủ Cộng Sản ở Bắc-Kinh
đã phải làm ngơ và thỏa hiệp ngầm
để Anh-quốc tiếp tục cai trị Hong-
Kong. Khi công kích Bắc-Kinh, nhiều
lần Mạc-tu-Khoa đã dẫn chứng vụ
Hong-kong để lên án Trung-cộng
hợp tác với đế quốc Anh. Trong
20 năm sau này Hong-Kong đã phát
triển mạnh liệt về mọi mặt, nhứt là
về mặt kiến trúc, thương mại và kinh

Một mẫu hồ sơ.

(Tiếp theo trang 60)

Kết thúc cho hết!

Tôi tin rằng thành-phố « Tam-
giáo đồng nguyên » cũng là một
mẫu ý-niệm quan-trọng phát-sinh
từ thủ-đoạn cõi-nhân. Nó là một
trong cái danh sách hàng-hàng sa số
và hàng-hàng sa số « hoang-thai » của
cả loài người, người đứng trước
chin bệ dùng làm lợi-khi phụng sự
người trên chót chốn cõi trung,
hay sỉ-phu dùng để thờ vua
(Thờ ?!)

Hình như ngày xưa có ai đó
nói cái câu chưa ý rằng làm thầy
lang mà làm thi giết một người,
làm chinh-khách mà làm thi giết
một dân-tộc, còn làm văn-hóa mà
làm thi giết muôn đời sau... Nhưng
lâm thế nào để biết rằng, thế là làm,
và kia là không làm, nó là sáng
suốt và kia là thiếu sáng suốt?

Đồng bào dương lo làm « văn-hóa
dân-tộc ». Chúng tôi xin có lời
thưa để góp ý-kiện: cõi-nhân để
lại cái «gia-tài » lớn quá: Phải lọc,
phải lựa, phải lau chùi, phải tẩy
diêm-lại — phải công-trú nhân
chia, có lẽ vấn-dề là ở đó!

Sắp lập đồng Cảnh Tuất
TAM ICH

THỜI MỆNH HUYỀN KÌ ?

Ai sẽ giúp quý vị xé màn
lưới phù sinh mật diệu mộng
anh. Chỉ có GS QUÁN CƠ
sẽ vận dụng siêu thức tâm
linh (Extra sensory perception)
thần duoc khoa học (Scientific
Shrewdness) giải phẫu hồn tinh
quí vị để thỏa đáp mọi thắc
mắc về GIA ĐẠO, TIỀN,
TÀI, TÌNH DANH v.v...
Sinh mệnh bị chi phối bởi
TÀI TRÍ THỜI VẬN,
ĐỨC TẬP và CẨN
DUYÊN. Xin mời đến 176/11
GIA LONG SAIGON sẽ
toại ý. Ngày lễ và chủ nhật
vẫn tiếp khách 2 buổi.

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm mới thường lạc

ÔNG BÀ
NGUYỄN QUANG ĐẠT

35 AB Phan Đình Phùng

Cung Chúc Tân Xuân
và một năm mới thanh bình

ÔNG BÀ
LỰC TRIỆU LÂM
Giám đốc TÂN Á KỸ NGHỆ

75 Nguyễn Huệ

SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm mới Văn hóa tiến bộ

ÔNG BÀ
LÊ VĂN ĐƯỢC

Nhà sách LÊ PHAN

Phạm Ngũ Lão

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm mới tiến bộ toàn diện

ÔNG BÀ
NGUYỄN VĂN OANH

Giám đốc VINACO Công Ty

Việt Nam trước dư luận thế giới

(Tiếp theo trang 18)

ĐÁP.— Chính Cộng Sản rước quân Mỹ vào miền Nam VN một cách gián tiếp, và nếu VNCH không bị Cộng sản xâm lăng thì làm gì có việc Hoa Kỳ đem binh trợ giúp.

Tại Ấn Độ

HỎI.— Ông nghĩ sao về thái độ và chính sách của Chính phủ chúng tôi đối với quý Chính phủ?

ĐÁP.— Chính phủ của quý ông là Chính phủ Ấn Độ. Vậy chính sách mà quý chính phủ theo đuổi phải nhằm phục vụ cho quyền lợi của nhân dân Ấn Độ trước, chúng tôi không có phê phán gì. Điều cần là xin quý Chính phủ hiểu rõ nguyện vọng hòa bình công chánh của chúng tôi, đừng vì lẽ gì mà giúp cho Cộng sản độc tài và xâm lược thành công và tiếp tục xâm lược nước chúng tôi để rồi xâm lược quý quốc.

HỎI.— Nếu ông phải cai trị Ấn Độ thì Ông áp dụng chính sách nào để giải quyết vấn đề mấy triệu con bò mà dân chúng quyết định bảo vệ?

ĐÁP.— Chắc chắn chúng tôi phải hỏi ý quý vị cũng như toàn dân Ấn Độ, xem mọi người muốn giải quyết như thế nào. Ngay cả cai trị không có tự do của riêng mình. Cai trị phải tôn trọng lòng dân, dân muốn thì mình phải chiều. Cần phải giáo dục cho đến nơi đến chốn. Dân chưa ý thức được phải làm ích quốc, lợi dân, lỗi ấy do công tác giáo dục chưa đạt

Tại Hoa Kỳ

HỎI.— Tại sao VNCH không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản như ở Nga, Pháp, Ý, v.v...v.

ĐÁP.— Chủ nghĩa cộng sản hay Mác-xít đã lỗi thời, không còn giá trị ở Âu Châu. Thậm chí nhiều học giả nói chủ nghĩa ấy chết từ lâu, ngay tại Nga sô, nhưng nó vẫn còn vỗ cùng hấp dẫn ở các nước chậm tiến, không phải vì nó đem lại phúc lợi cho nhân dân, mà chính vì nó có một nghệ thuật lừa dối dân chúng với kinh nghiệm nắm dân cá 50 năm. Trong lúc các tầng lớp nhân dân ở Đông Nam Á chưa được vỗ trang chính trị để hiểu biết và chống lại một thứ chủ nghĩa diệt tự do, phản Dân tộc và phi văn minh, thì chủ nghĩa Mác chủ nghĩa diệt tự do, phản Dân tộc và phi văn minh, thì chủ nghĩa Mác-xít ngụy trang trong tà thuyết giải phóng, khai thác tình hình đối rách và chưa tiến của họ mà khuấy động và cưỡng đoạt chính quyền...

Tại Bắc Âu, Tây Đức và Anh quốc

HỎI.— Ông coi việc chấm dứt chiến tranh như thế nào?

ĐÁP.— Lúc nào chúng tôi cũng muốn chấm dứt chiến tranh vì đó là điều kiện cần thiết đầu tiên để tạo dựng một xã hội an lành. Nhưng chấm dứt chiến tranh thì phải chấm dứt xâm lược và chính Cộng sản là kẻ xâm lược.

HỎI.— Thực sự ông có ưa chiến tranh không?

ĐÁP.— Quý vị có thể tự trả lời, vì chúng ta đều là con người cả. Trong mỗi con người đều có nuôi tình cảm hòa bình tự đáy lòng. Chúng tôi là người đau khổ nhất vì chiến tranh, nên chúng tôi khao khát hòa bình hơn ai cả.

HỎI.— Ông có chắc chắn rằng Mỹ sẽ rời VN sau khi hết chiến tranh không?

ĐÁP.— Chắc chắn, cũng như quý vị đã thấy quân đội Mỹ đã rút khỏi Tây-Âu.

HỎI.— Tại sao Mã Lai Á thắng được Cộng sản mà các Ông thì không?

ĐÁP.— Tôi xin phép được hỏi lại quý vị: tại sao Áo quốc có thể giành được chủ quyền mà Hung Gia Lợi và Ba Lan thì không? Mỗi quốc gia có một thực trạng và một vị trí địa dư, cũng như mỗi giai đoạn, tình hình bao gồm những yếu tố khác nhau. Mã Lai Á không giáp giới với một nước Cộng sản. Thêm nữa là một nội địa không có thức ăn nuôi du kích. Du kích phải ăn đồ hộp. Chính phủ Mã Lai Á chặn không cho thức ăn này vào nội địa là du kích không sống được.

NHẬT SẮP CÓ XE LỬA CHẠY NHANH NHƯ MÁY BAY?

NAGOYA.— Một giáo sư Nhật Bản đang phát minh một chiếc xe lửa kiểu mới với tốc độ 2.500 cây số giờ.

Giáo sư Hisanojo nói rằng một khi chiếc xe lửa của ông được phát triển nó sẽ chạy như một phi cơ trên mặt đất.



MỘT KỶ LỤC ĐỌC THÁNH KINH

(UPI).— Một cuộc lễ đọc trọn bộ thánh kinh đã chấm dứt vào hôm Thứ Năm tại một nhà thờ ở vùng ngoại ô Ferguson, các người tham dự buổi đọc thánh kinh cho biết có thể lập được kỷ lục thế giới đọc thánh kinh liên tiếp trong 79 tiếng 15 phút.

Cuộc lễ đọc thánh kinh này do các tín hữu trong nhà thờ Nazarene tại Ferguson thực hiện khởi sự vào tối hôm Chủ Nhật, 85 tín đồ tích cực trong nhà thờ đã thay phiên nhau từng nhóm 2 người thay nhau đọc hai chương thánh kinh trong một lúc.

Kỷ lục trước đây được ghi lại là 80 giờ.

Mục sư Richard Bushey, phụ tá tại nhà thờ cho biết toàn bộ thánh kinh đã được đọc trong 80 giờ tại nhà thờ Olivet Nazarene ở Kankakee, thuộc tiểu bang Illinois cách đây 4 năm.



XUÂN ĐỜI MỚI

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm Thịnh Vượng

ÔNG BÀ

TRƯỜNG-HẢI-LƯƠNG

Chủ-Tịch Hội-Đồng Quản-Trị

GIÁO SƯ VÀ BÀ

TĂNG-KIM-ĐÔNG

Tổng Giám-Đốc

TẠC TÀI

Đồng-Nai Ngân Hàng Saigon

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm Thịnh Vượng

ÔNG BÀ

LÂM-VĂN-SĨ

Tổng Giám-Đốc Công-Ty

Kinh Doanh Kỹ nghệ

SOFIDIV

3 Võ Di-Nguy (lầu) 1 SAIGON D.T 24724

XUÂN ĐỜI MỚI

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm phát đạt an vui

ÔNG BÀ

LÝ-LONG-THÂN

Tổng Giám-Đốc VINATEXCO

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm thăng tiến

ÔNG BÀ

TRẦN-PHAO

Giám-Đốc

VINATEFINCO

12 Công-Lý

SAIGON

Lời khí mỹ nhân kể...

(Tiếp theo trang 58)

Ông tới phòng triển lãm bằng xe hơi của Sứ quán, do một tài xế là một nhân viên KGB lái. Krotkov và Lydia đón tiếp ông, và cốt nhiên ông nhận nàng làm thông dịch viên trong lúc ấy. Ông hết sức khen ngợi nhà họa sĩ khả kính. Ông này đã từ lâu bị Chánh phủ ghét, vì những họa phẩm của ông có vẻ lâng mang và thiếu "thực tế xã hội."

Khi Ông Dejean cáo từ đè ra về, Lydia nói: "Thưa ông Đại Sứ, ông Đại Sứ có thể cho tôi đi nhờ xe về nhà được không?" Ông Đại Sứ nói: "Thật là một hân hạnh cho tôi."

Khi hai người tới nhà Lydia, nàng nói: "Xin mời ông Đại Sứ

vào nhà, uống một ly cà phê, và xem lối sống của một phụ nữ tầm thường Nga Sô."

Khi Đại Sứ Dejean ra về, người tài xế của ông ghi kỹ càng trong sò tay rằng: Đại Sứ ở trong nhà Lydia gần hai tiếng đồng hồ.

Cơ quan KGB không muốn làm áp lực với Đại Sứ, sau khi Đại Sứ đã qua cả một buổi chiều với Lydia. Lúc này, KGB chỉ muốn làm cho cuộc tình duyên thêm bền chặt, đề Đại Sứ yên tâm chinh phục mỹ nhân mà thôi. KGB muốn rằng Đại Sứ tin tưởng rằng ông có thể có một cuộc tình duyên êm ái, ở Mạc tu Khoa cũng như ở Paris, London và Washington khi xưa.

Kunavin ra lệnh cho Lydia: "Đồng chí mỗi ngày phải một khăng khít với Đại Sứ. Nhưng, trong một thời gian, chờ đẽ cho

Đại Sứ gặp mặt để đàm, Lydia tuân theo lệnh này một cách rất đúng mức. Trong những buổi tiếp tân của tòa Đại Sứ Pháp, các nhân viên mật vụ của Krotkov càng ngày càng được mời đông đảo thêm.

Lydia tỏ ra rất thân mật với Đại Sứ, nhưng thái độ của nàng có vẻ đe dặt và cung kính. Nàng đã khôn khéo gây được cảm tình của bà Đại Sứ, đến nỗi hai người hôn nhau, mỗi khi gặp mặt. Trong khi ấy, nàng thỉnh thoảng tiếp riêng Đại Sứ ở nhà nàng, với một sự nồng nhiệt và yêu đương.

(Còn nữa)



Cung Chúc Tân Xuân

Và một năm an vui

ÔNG BÀ GIÁM-ĐỐC
TRẦN KHÔN
VISAFA SA

24 Nguyễn-Công-Trứ

SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân
và một năm phát đạt

ÔNG BÀ
TRANG TRINH NGUYÊN

65 Đốc Phủ Thoại

SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân
và một năm thăng tiến

ÔNG BÀ
LÂM MUỜI

TÂN Á KỸ NGHỆ

75 Nguyễn Huệ

SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân

Và một năm tiến bộ

ÔNG BÀ
TRƯỞNG-VIỆM-HẠNH
GIÁM-ĐỐC
VIMEXCO

53 Hàm Nghi

SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân
và một mới năm đoàn kết tiến bộ

ÔNG BÀ
ĐẶNG BÁ VINH

32 Bùi Quang Chiêu

SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân
và một năm mới đầy sức khỏe

ÔNG BÀ B.S.
HỒ VĂN NHỰT

đường Phan Đình Phùng

SAIGON

Hòa bình vẫn...

(Tiếp theo trang 66)

tìm được xác phi cơ gần Phan Rang — chỉ có 2 người Mỹ sống sót nhưng bị thương nặng.

«MTGPVN», quyết định ngừng bắn.

- 3 ngày nhân lễ Noel
- 3 ngày Tết dương lịch.
- 4 ngày Tết âm lịch.

8.12 A Vận Hội kỷ 6 khai mạc tại Vọng các với 2.000 lực sĩ tham dự. Phái đoàn lực sĩ Nhật đoạt gần hết các huy chương trong các cuộc tranh tài.

7.12 — 1 lính Mỹ vô cớ bắn chết em Nguyễn Văn Minh học sinh 1 trường trung học ở Qui Nhơn đưa đến cuộc biểu tình bạo động của học sinh — Nhiều xe Mỹ bị đốt — 2 binh sĩ Đại Hàn bị tước súng và bị đòn bội chợ. Tình hình khẩn trương. Tòa tỉnh trưởng ra lệnh giới nghiêm trên 24 giờ. Tất cả các trường học tạm đóng cửa.

10.12 Thiếu tá Quân y sĩ Phạm văn Lương cầm lựu đạn đã mờ chốt sẵn ngồi trước tiệm Hộ Viện đòi lên án 1 số tướng lãnh và cách chức nhiều công chức về tội tham nhũng.

— T.T Mỹ mở cuộc họp báo nói trong 1 vài trường hợp nào đó, ông có thể ra lệnh tái oanh tạc Bắc Việt. Với Trung Cộng ông nói Mỹ cần liên lạc và rõ cuộc sẽ mở giao tế với T.C.

12.12. S.V.H.S. xuống đường định kéo tới tòa đại sứ Mỹ.

13.12 S.V.H.S. đốt xe Mỹ ở đường Nguyễn văn Thoại.

14.12 S.V.H.S đốt xe Mỹ trước Đại Học xá Minh Mạng.

15.12. S.V.H.S. đốt 2 Mỹ — Đại Hàn — 1 chiếc canot, chặn đánh 1 lính Mỹ đi Honda.

Tất cả những vụ đốt xe trên đây là để phản đối hành động bê bối của 1 số lính Mỹ và Đại Hàn.

16.12. Trung Tướng Tổng Trưởng Quốc Phòng họp báo nói rõ về cái chết của Đại úy Bác sĩ Hà Thủ Nhơn. Không có việc HTN tự sát cũng không có mưu sát, giả thiết để tin là HTN bị đạn lạc.

Không để chắc HTN là thủ phạm giết bác sĩ Thiếu tá Hiền.

17.12 Nga sô lên tiếng là chính phủ Liên Sô sẽ kết luận thích đáng trước những hành động khiêu khích mới và những lời đe dọa mở rộng xâm lược chống B.V là nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Bs dân biểu Ngô văn Hiển bị bắn tử thương. Nhiều bí ẩn về cái chết của ông — 1 giả thiết là ông bị bắn chết vì bị tống tiền. Giả thiết khác trái ngược. Hung thủ bắn chết bác sĩ Hiển cũng bị cảnh

sát công lộ hạ tại chỗ.
18.12.— 9000 VS Khoa Hoc đống bãi khóa phản đối bộ Q.G.G.D trả thù SV giáo sư Nguyễn văn Thủ bằng cách cấm hành nghề trong 6 tháng.

Cung Chúc Tân Xuân

MỸ Á KỸ THUẬT TC

- AMERAENCO -

American ASIAN

Engineering Corporation

P O BOX 1105 — SAIGON

VIET NAM

CABLE = AMERAENCO

Võ bình Tây Building

181 Trần Hưng Đạo

ĐT: 92.721 — Saigon

Cung Chúc Tân Xuân

APPLIED TECHNICAL SERVICES INC
ATS

SAIGON

Marine Repair

360A Bến Vân Đồn

Điện thoại:

Technical Sales

Khánh hội SAIGON

22.966

Quà biếu Tết

Trong thời buổi khó khăn này, các Bà nội trợ giỏi buộc lòng phải giảm bớt các khoản chi tiêu tốn kém, nhân dịp Tết, về các thức mứt kẹo, bánh rượu, v.v..., nhưng số tiền dành mua các thức giải lao «CON CƠP» thì lại không hạn chế, mà còn tăng thêm nhân dịp Nguyên-Đán. Sự kiện này được coi như một trong những yếu tố khiến cho số hàng B.G.I bán rộ lên. Điều này cũng dễ hiểu : việc tiêu thụ các món giải lao «CON CƠP» không phải là sự xa-xỉ nhưng đã trở nên một vấn đề cần thiết trong mọi gia đình vì chính đó là các thức uống tạo sức khỏe, sinh-lý và vui tươi.

Dịp Tết sắp đến, xin nhắc các Bà nội trợ vừa lo hạnh-phúc cho gia đình vừa phải hạn chế trong các món chi tiêu, nhớ mua một thức giải lao rất tiết kiệm mà có thể làm vừa ý mọi người : Đó là các thứ XI-RÔ «CON CƠP» đủ mọi hương-vị CAM, LỤU, BẠC-HÀ, CHANH, DÂU. Giá thật rẻ, chỉ 100\$ một chai XI-RÔ «CON

CƠP», bằng 24 chai nước ngọt bán ở tiệm từ 15\$ một chai. Ngoài ra một nút chai bằng nhựa biếu không đẽ đóng kín và giữ lâu khi chai đã khui nút.

Ngoài cái lợi về tiền bạc, dùng XI-RÔ «CON CƠP» còn có lợi về tinh thần. Ai cũng biết trẻ em rất ưa thích XI-RÔ «CON CƠP» ;

các em vui mừng biết bao khi được uống XI-RÔ. Ta hãy tăng thêm niềm vui của các em trong những ngày Tết với thức uống đó mà các em đã ham thích. Không còn có món quà nào khác lợi ích hơn cho các em, vì luôn luôn bị khát bởi các món ăn nhiều và các vị khách đến thăm thường vội và luôn luôn đem theo các em nhỏ là những tay uống XI-RÔ vô kẽ !

Hãy khiến cho con em quý vị hoàn toàn sung sướng được cung chiêu với XI-RÔ «CON CƠP» mà các em ham thích như mọi trẻ em khác.

Các em của những gia đình đồng cỏ cũng sẽ ghi ơn quý vị biết bao, nếu quý vị gửi biếu làm quà Tết mấy chai XI-RÔ «CON CƠP» đủ màu, phàm chất vô song và trình bày rất mỹ thuật.—



(1) Cơ xưởng LUBICO (2) Máy bánh Đức Quốc, dài 150m. (3) Tổng Đại Lý : Hàng Tín-Thành 948, Trần-
H. Phan-Chanh-DT : 51976. (4) Cơ xưởng chế tạo : LUBICO 50G, Bến Phú-Dinh (Q7) Chợ Lớn DT : 58700

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm mới trong an vui

ÔNG BÀ
TRẦN SĨ NGHI

1 Duy Tân SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm mới phát đạt

ÔNG BÀ
NGUYỄN VĂN ANH

Crystal Palace - Đông Ích Ct SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm mới Thịnh-Vượng

ÔNG BÀ
TRỊNH TRỌNG KÍNH

Giám Đốc Toàn Tín Händig

40E Ngõ Đức Kế SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân

trong tình thương dân tộc

ÔNG BÀ
LÊ MINH SANH

151 Tự Đức - 576.00 - 576.00 SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân

và một năm tiến bộ về mọi mặt

ÔNG BÀ
NGUYỄN BÁ ĐÍCH

444 Hai Bà Trưng SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân

ÔNG BÀ
HUỲNH VINH NHÂN

Kỷ-Sư — Giám-Đốc Thương-Mại

XI-MĂNG HÀ-TIỀN

Đường Ngõ Đức Kế SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân

ÔNG BÀ
NGUYỄN VĂN KÝ

Giám-Đốc Thương-Mại

BASTOS CÔNG-TY

Đường Ngõ Đức Kế SAIGON

Cung Chúc Tân Xuân

ÔNG BÀ
NGUYỄN-VĂN-ĐIỀU

ÔNG BÀ
PHẠM NGỌC HỢP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
ĐÔ THÀNH

TỔNG THO-KÝ HỘI ĐỒNG
ĐÔ THÀNH

Tòa Đô Chánh SAIGON

Tòa Đô Chánh SAIGON

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
CHÂU KIM ANH

Nhà buôn
THÀNH PHONG
ĐT. 2.022 6/5 Phan-Bội-Chau
CẦN THƠ

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

CẨM THUẬN LONG

Tiệm buôn các hàng vải, tơ, lụa nhiều bông màu mới lạ. Nhiều thứ hàng đẽ may âu phục — Bán sỉ và lẻ giá phải chăng

20 Nguyễn An Ninh CẦN THƠ

Cung Chúc Tân Xuân



CUNG CHÚC TÂN XUÂN
DẦU DÂN LẠC

Mùi thơm dịu, ngừa bá chứng

Nhà thuốc
DÂN HÒA ĐƯỜNG

Số 6 Đường Phong Phú CHỢ LỚN
Số 43/4 Đường Duy Tân Cái Răng
CẦN THƠ

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Nhà buôn
DŨ ĐỨC CHÀNH

CẦN THƠ

NHÓM ĐỜI MỚI muốn những gì?

Chúng tôi muốn

- Xây dựng cá nhân trong sự Xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc.
- Xây dựng một cá nhân lành mạnh trong một xã hội lành mạnh.
- Xây dựng một quốc gia hùng mạnh, tiến bộ trong một thế giới thanh bình.
- Xây dựng một cộng đồng thế giới tự do liên đới trách nhiệm.
- Xây dựng tình thương nhân loại trong tự do và bình đẳng.

Người trong Nhóm Đời Mới chủ trương :

Sống đời giản dị, dung dị, bình dị.

chấp nhận

Dân chủ hóa tư tưởng, và đạt quan hóa nhận thức.

Chúng tôi nhận định :

Ý chí nuôi dưỡng quan niệm Quan niệm khai phóng tư tưởng ;

Tư tưởng soi sáng hành động ;

Hành động thực thi chính sách ;

Chính sách phát triển quốc gia.

Ba nguyên tắc chỉ đạo của chúng tôi :

Ý chí miên trường, chính sách miên tục, kiến giải miên diễn.

Năm điều tâm niệm của Nhóm Đời Mới

- Sinh hoạt không phí thời,
- Hành động không phí lực,
- Suy tư không phí thần,
- Dụng vật không phí liệu,
- Chi tiêu không phí tài.

TRIẾT LÝ CHÁNH TRỊ

Này nở không ngừng trong sự tự thành tựu và tự thể hiện.

— Qui vị muốn tìm lại những vùng khí hậu thơm ngát, dịu dàng và lạnh lẽo như Bắc Âu, Bắc Mỹ và Áu Châu... và Dalat ngay giữa SAIGON.

— Qui vị muốn tìm và thưởng thức những món ăn hoàn toàn Trung Hoa siêu đẳng hơn cả Hong Kong, Đài Loan và Singapore.

— Qui vị muốn tìm một nơi ăn cơm trưa và chiều ngon lành nhất, thoải mái nhất.

— Qui vị muốn mở tiệc giao tế, dịch vụ, cưới hỏi hoặc kéo bạn bè đi ăn chơi.

Qui vị nhớ tìm đến

NHÀ HÀNG Coca

228, đường Đồng-Khánh — CHOLON

Điện Thoại : 50.004

vì nhà hàng COCA có những đặc điểm :

- Sang trọng
- Lịch sự
- chiêu đãi ăn cẩn niêm nở lề độ chu đáo hoan nghênh chiểu cõi nấu tại nhà
- Với một hệ thống lạnh, lạnh nhất Saigon
- Với trên 500 món ăn đặc biệt Quảng Đông và Tứ Xuyên
- Với đầu bếp lão luyện, nhà nghề

Hầu hết các qui khách hảo hoa đều lựa chọn nhà

Nhà Hàng COCA

Nhà Hàng COCA

Nhà Hàng COCA



BÓN XUÂN

Tân Hợi

TRONG TÌNH THƯƠNG

Dân Tộc