

161

DỜI
MỚI

(Nam
AP95
V6
D64+

Số 161

Từ 3-4-55
đến 10-4-55
Nữ ca sỹ LÊ NGA

Hari
CL.TAUNO.

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VĂN NGHỆ MỚI

CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC DÂN CHỦ TIẾN BỘ

v TRIỀN VỌNG

PHƯƠNG PHÁP của Hiện thực dân chủ tiến bộ là khách quan. Nhưng tất cả khách quan chỉ có ý nghĩa và toàn vẹn khi được nhận định bởi một chủ quan kiên định trên lập trường dân chủ tiến bộ. Khách quan hiện thực dân chủ tiến bộ phải thông qua chủ quan dân chủ tiến bộ là thế.

Hiện thực dân chủ tiến bộ ra đời giữa cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc. Nó sẽ tránh được cái nạn phải phản ánh những cái lè tè, đều mệt mỏi. Một phương diện, nó phải đấu tranh với những lực lượng cờ hủ, phản bội hoặc độc tài, phương diện khác, nó phải vượt lên, lên mãi để kiến thiết — một công cuộc kiến thiết vô cùng khó khăn vì tất cả đều phải bắt đầu. Nhưng nó tin tưởng vững chắc vào

của VIỆT HIỆN

sự thành công tất nhiên, vì được toàn thể nhân dân tiến bộ trong nước và trên thế giới tán thành, ủng hộ.

Hiện-thực dân chủ tiến bộ không có thành kiến và không cố chấp. Do thế, nó không bác bỏ một bộ môn nào có ích. Nó luôn luôn tìm cách cải tiến theo tình thản và đòi hỏi của dân tộc. Nó không bao giờ tự phụ đã thể hiện trung-lành sự vật và tiến hóa; nó sẽ phạm những khuyết điểm lớn lao về nó sẽ tự dấn mình vào tất cả những con đường chưa khai thác. Nhưng nó tin vững ở ý chí, ở sự nỗ lực chủ quan của nó, tin ở tình thản's át khát phục gian khổ và phục thiện của nó để rút những bài học hay thoát ra từ thất bại. Thị nghiệm mới đẻ ra kinh nghiệm và nhận định thẳng thiên: Đó là tin tưởng sắt đá của nó vào các phương tiện dùng phục vụ mục đích.

Do chỗ không thành kiến, rõ can đảm tập hợp tất cả mọi người để thực hiện chủ nghĩa chuyên nghiệp cũng như bản chuyên nghiệp, người

yêu nghệ thuật, người thích nghệ thuật bất cứ ở ngành nào, ở giới cấp nào, bất kỳ có khả năng thế nào miễn họ vui lòng chấp nhận hai nguyên tắc chính của Hiện thực dân chủ tiến bộ: Dân tộc và Dân chủ tiến bộ.

Hiện thực dân chủ tiến bộ có một ưu điểm nữa là không tách rời tính chất lâng mạn, cụ thể thường tượng và cảm giác. Nó sẽ luôn luôn khêu gợi thường tượng và cảm giác để nâng cao phản kháng, nâng cao tinh thần chiến đấu của dân tộc. Nó sẽ khuyến khích thường tượng và cảm giác để lý tưởng hóa những phát minh khoa học, tổ chức cần lao,

những chương trình kiến thiết ích lợi. Nó sẽ nhờ đó phát động những khả năng tiềm tàng dân tộc, gây một rung động mạnh mẽ của người đối với lao động, sản xuất, sáng chế, phát minh, cải tiến kỹ thuật, tăng năng xuất.

Do thường tượng và cảm giác phong phú, nó sẽ tràn trề nhựa sống. Nó ca trên vải, hát trên không, cười trên phiến đá. Nó dấn mình vào rừng cao, núi thăm, vào chốn bùn lầy nước động; nó đi sâu vào những xó xinh của thị thành. Nó thực hiện và quyết thắng những cuộc đấu tranh giữa người với bản ngã, giữa người với người và giữa người với thiên nhiên.

Nó không dung những kẻ hưởng thụ, những kẻ bốc lột, những mưu mô bán nước. Nó san bằng tĩnh ý lại. Né ca ngợi bản nhạc tự lập, tự lực, tự chủ, tự cường. Nó không bao giờ đặt vấn đề viện trợ lên hàng đầu và tất cả viện trợ phải thông qua tự lực cánh sinh, không hại tình thản độc lập.

Do cái bản sắc phong phú tràn-trề của lâng mạn luôn luôn xoắn xít với bản chất hiện thực mà nó biết khêu gợi, nền hiện thực dân chủ tiến bộ sẽ mở một trào lưu rộng rãi, lớn

lao, vô tận như thời kỳ chủ nghĩa lâng mạn Pháp nhưng không bao giờ tách rời thực tế để thực hiện mục đích cuối cùng của nó.

Chủ nghĩa hiện thực dân chủ tiến bộ trẻ trung, đầy sinh lực. Nó được tất cả các tầng lớp đấu tranh cho một chế độ dân chủ tiến bộ yêu chuộng. Nó là của mọi người, mọi hình thức. Nó không do một số ít ỏi văn nghệ sĩ lãnh đạo mà sẽ được phát động để phổ biến rộng rãi trong quang đại quần chúng. Nên văn nghệ quang đại quần chúng vốn mang đầy tính chất hiện thực sẽ có cơ hội phát triển hợp lý để cùng cấp món ăn mới về tinh thần cho nhân dân.

Do đó, một kỷ nguyên mới sẽ phát hiện: kỷ nguyên chủ nghĩa hiện thực dân chủ tiến bộ thâm nhuần trong quần chúng, nên văn nghệ mới được quần chúng nuôi dưỡng bởi bồ đề xây dựng một nền nhân bản mới đấu tranh với mọi lực lượng phản động, hủ hóa, kén lập một chế độ dân chủ tiến bộ.

Nó đã từ quần chúng phát xuất và trả về với quần chúng. Đó là bước thành công căn bản.

KẾT LUẬN

Trên đây mới là những nét đại cương đã được khởi thảo sau khi nghiên cứu những tác phẩm, những thảo luận giữa các văn nghệ sĩ đang rạo rực tim con đường mới.

Thật ra hướng đi đã được vạch Nhũng nét sơ thảo này chỉ chứng thực một sự kiện lịch sử và góp phần xây dựng thêm phong châm, phong pháp, đường lối để tạm có một chương trình hoạt động trong bước đầu.

Các bạn văn nghệ!

Bản kia làn mức đang ùn lên ngọn lửa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nó có vẻ rực rỡ, phong phú phản náo. Nhưng thật ra trong cái hình thức có vẻ đa dạng của nó, chỉ một nội dung; và trong cái nội dung đồng nhất đó bao giờ cũng nhà văn nghệ chấp bút và sau cùng là chính sách, chủ trương.

Nó có ít nhiều uy danh không phải nhờ những sáng tác phàm. Đó là một diêm đặc biệt, cũng như nó không do thực trạng xã hội khêu gợi đường lối mà một đường lối được dựng lên để dẫn dắt thực trạng xã hội. Vậy tất hẳn không phải nhờ vào các tác phẩm đang thời kỳ mờ mịt mà có uy danh.

(Xem tiếp trang 50)



ĐI BUÔN KHÔNG VỐN MÀ ĐƯỢC LỢI TO

NGHE NÓI đi buôn không vốn mà lời to, chắc Bạn cho Bá Đương khùng rồi. Và khùng vì mán viết « ngược », rồi tự mình ngược mà không hay.

Thưa Bạn, ở đời có lâm chuyện đảo ngược, nghe rất lạ đời, mà để làm như trò bàn tay. Tôi không nói một việc tầm thường, là việc của các cậu Lương Sơn Bạc thuở xưa kia, làm tiền ở các Ông giàu có để giúp đỡ người nghèo. Tôi nói việc đời nay, nhân tiền, đó Bạn à. Có lẽ Bạn đã thắc mắc nhiều lần, mỗi khi Bạn thấy người bên xóm không biết làm những việc gì mà đột nhiên trở nên phú Ông: nào mua xe ô tô, nào cưới thêm vợ, nào vòng vàng và hột xoàn cho vợ.

Chuyện như thế ấy đã xảy ra nhiều lâm trong những năm gần đây phải không Bạn? Bá Đương tôi vì quá gay mắt, bởi nhà giàu mới mọc lên như nấm, và gay mắt vì « ganh tị » một phần nào, ganh sự sung sướng của họ, muốn cái may mắn của chúng, nên đã chịu khó truy tầm lý do.

Tôi mở một cuộc điều tra « không lồ ». Điều tra đó đây. Điều tra trong nước, điều tra ngoài nước. Đầu là tôi dò hỏi. Có một Ông bạn nói với tôi rằng « vì phú bất nan, vì gian bất phú », làm giàu không khó, làm gian mới giàu. Tôi không tin, vì tôi muốn làm gianặng mà giàu lầm chờ, sao tôi không làm được?

Một ông bạn khác bảo: họ có thủ đoạn bất khả tiết lộ. Tôi bèn suy nghĩ, tìm kiếm thủ đoạn ấy cũng không tìm ra.

Một ông bạn khác cho rằng « gặp thời biết lợi dụng thời cơ ». Tôi dạy người bên xóm « hãy lợi dụng thời cơ », và tôi cũng cố gắng lợi dụng cơ thời. Thế mà bạn láng giềng của tôi và tôi vẫn nghèo.

Một ông nhà giàu kia thản nhiên nói với tôi « giàu nghèo có số Trời ». Tôi xét lại trong xã hội, thì nghèo nhiều, rất nhiều, mà giàu thì ít. Tôi tự hỏi Trời ghét người ta hay sao? Rồi tôi không tin.

Tôi bèn vay chủ tôi nửa năm lương, lấy số tiền ấy, cho một viên phóng sự đi ngoại quốc. Phóng sự về bảo nhở bên tai: « Họ làm như vầy, như vầy... »

Tôi kinh ngạc. Cho dù xét lại tại xứ mình. Thì ra, vì họ làm như vầy, như vầy... ».

Đó bạn hiểu như vầy là thế nào?

Dương bá Đương

**Tháu cày cẩ trong lúc nhậu nhẹt**

Đây một chuyện ở Yalta nữa : Trong khi Staline thù tac cùng Roosevelt và Churchill, vị « chúa đỗ » đã sắp đặt mưu mô trước : rượu rót cho hai vị quý khách thì là rượu Volka chính hiệu con nai ; còn rượu rót cho Staline là thứ rượu của ông Trời nâu, tức là nước lạnh. Vì vậy mà « chúa đỗ » không hề đỏ mặt, tri vẫn bình tĩnh mà tính toán mưu quỷ, chước thần.

Việc nhậu nhẹt mà còn vạy, huống nữa là việc lớn.

Ông già Ba Tri đậm ra nghi ngờ

Ông già Ba Tri ở xóm tôi bấy lâu tánh tình dễ dãi lâm. Ông hiền hậu và tin rằng ai cũng như ông. Nay đọc những tin tức bí mật về Hội nghị Yalta, ông kêu tôi mà bảo rằng :

— Thời hết chỗ nói. Bây giờ tôi mới rõ ở Hội nghị Yalta, đồng chí Xit ta linh dã trả giá gắt củ kiệu trước khi phụ lực với hai « bạn dào viễn » Mỹ, Anh, để đánh Nhật. Họ « Xit » đã xí phần những quần đảo Sakhaline và Kouriles làm món « xít xủ xỉ phè » trước khi xưa binh đánh Mãn châu.

Rồi ông già Ba Tri gật gù :

— Dời xưa tam anh kết nghĩa ở vườn đào » đâu có chuyện trả giá (mặc cả) như vậy, hời trời !

Liên tưởng đến việc bài trừ hối lộ, ông bạn tôi nguyễn rủa :

— Sao chẳng có một toà án Thiên định xử « xử lũy » về tội hối lộ ; trước khi lãnh « áp phe » đánh Nhật, « xử lũy » đã chả « ăn cừa hậu » một dãy cũ lao Sakhaline, Kouriles là gì ? Diệt phát xít Nhật ! Mọi nghe tưởng là đúng chánh nghĩa lắm. Té ra Xit ta lin chỉ chia « quẹt » « mảng rẽ » mà thôi !

Bí mật = công khai

Giờ đây, người ta đưa nhau đả phá bí mật. Những bí mật Yalta vừa bị tiết lộ thi đến cụ già « Sợ Sin » thủ tướng Anh cũng quyết tung ra với thế giới những bức tho bí mật mà cụ trao đổi với cụ « Măng Đét Phảng »

Trong các tho ấy có đoạn vị thủ tướng Anh dọa nước Pháp sẽ mất chỗ ngồi tại bàn cờ quốc tế, làm cho dư luận báo chí Paris nỗi giận lòi dinh.

Nga cũng không chịu thua. Moscow cho báo chí đăng huých tết những tho riêng của cụ « Sợ Sin » gửi cho chánh phủ Sô Viết.

Sau này các từ diễn có lẽ phải sửa lại từ ngữ « bí mật » là đồng nghĩa với « công khai » và có thể giải thích

này : « Bí mật là chuyện mà tất cả loài người trên trái đất đều có thể biết,» ngoại trừ những người ở các tinh tú khác »

Văn chữ Liên Hiệp Pháp

Tổng trưởng giáo dục Berthoin nếu đọc báo Việt ngữ, chắc ông sẽ đủ tài liệu để em về Pháp để quả quyết rằng sự hiện diện văn hóa Pháp vẫn còn ở Việt Nam.

Đây, một tờ báo hằng ngày đăng cái tựa lớn như vậy : « Kè từ ngày mồng 1 tháng 6 d.l. (1er Juin 1955) chỉ còn... »

Hắn tờ báo ấy lo độc giả ăn cơm với nước mắm không hiểu nghĩa « mồng 1 tháng 6 d.l. » là gì nên phải giải thích bằng một thứ tiếng dễ hiểu hơn : « 1er Juin 1955 ».

Một tờ báo khác đăng bức tho của ông cụ đô trưởng trả lời cho một đồng bào da vàng mũi xep của ông mà dùng ròng tiếng Pha lăng sa từ hàng đầu đến hàng cuối. Chẳng biêt bức tho của ông đồng bào kia gởi cho đô trưởng có viết bằng chữ Pháp không ; nếu có thì đáng gọi là « tri âm gấp tri kỷ »

Tờ báo thứ ba đăng tin rằng tại phiên tòa xử vụ Lê Quang Hội, bị cáo nhon xộ tiếng Pháp nghe « ngon » quá, oai hòn hòn xưa tôi học sử Pháp, đọc thuộc lòng những câu : « Nos ancêtres étaient les Gaulois, notre pays s'appelait la Gaule. »

Xin phép đọc giả đừng bắt tôi dịch ra tiếng Việt, để cho tôi trả tài tiếng Pháp chút xíu chớ !

Đem mấy tờ báo kia về Paris, ông Berthoin sau một.cnoc nghiên cứu về sự tồn tại văn hóa Pháp ở Việt Nam, chắc sẽ hài lòng và khen : « Bố cu tốt ! Đít boäng ! » (Cho 10 điểm).

« Thi ơi là thi ! »

Tại Ấn Độ còn có tục tảo hôn. Vì vậy vừa đây một nữ thí sinh 16 tuổi đi thi Tú tài với cái « trống cà ràng » — cái « bụng vĩ đại ».

Đang làm bài thi toán, thi có chuyện bụng xin phép chủ tịch ban giám khảo đi... nằm chõ. Một giờ sau, cô thí sinh — à bà thí sinh mới đúng luật — đã được mẹ tròn con vuông lại rời nhà báo sinh trở lại phòng thi để làm nốt bài toán.

Đây là việc duy nhất mới xảy ra ở Calcutta. Nếu cứ có cả trăm bà ôm bầu đi thi, có lẽ ban giám khảo phải phòng hò sần mẩy cô mụ đè l một ban hộ sinh cấp tốc.

**CHIẾN SĨ NÊN BIẾT****NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA NGHIỆP ĐOÀN**

T RONG bài trước chúng tôi đã bàn đến chủ nghĩa nghiệp đoàn mới cùng nêu ra những ưu điểm của nó khi so sánh với các chủ nghĩa khác như chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa quốc quyền và chủ nghĩa liên đoàn đương được thí nghiệm dưới nhiều chế độ hiện thời.

Nhưng chủ nghĩa nghiệp đoàn mới không phải không có những khuyết điểm cần bản thường phát lộ ra trong thực tế.

Trong trường hợp các nghiệp đoàn được coi như những tổ chức biệt lập, tự chủ, không lệ thuộc vào chánh quyền và có nhiệm vụ ổn định

BẤT HỦ VIẾT

nghiệp sẽ giải quyết nỗi các vấn đề đại cương của quốc gia hơn các nghị sĩ ngày nay.

Một điều đáng lo ngại là những đại biểu chuyên nghiệp ấy, thay mặt cho những quyền lợi quá mạnh mẽ và lớn lao, sẽ không được hoàn toàn tự do để bảo vệ quyền lợi chung của đại đa số quần chúng và sau này sẽ xảy ra tình trạng mạnh ai người ấy thắng ; còn như giới thiệu chuyên và người tiêu thụ không thuộc về phe mạnh chắc chắn là sẽ bị thiệt thòi.

Do những khuyết điểm cần bản kề trên mà gần đây, tại các nước có chế độ nghiệp đoàn, người ta đã gạt bỏ quan niệm biệt lập. Trái lại, nghiệp đoàn được coi là một **TỔ CHỨC PHỤ LỰC CHO CHÁNH QUYỀN**.

Vì vậy mà ở Bồ đào Nha hiện nay, hay ở Ý dưới thời Mussolini cũng như ở Đức trong thời kỳ Quốc xã, người ta thấy chế độ

nghiệp đoàn cùng xuất hiện với nền độc tài tại các nước ấy. Nhưng thực ra những tổ chức ấy chỉ thiệt hiện trên giấy tờ và nếu đợi khi có hoạt động thì những hoạt động ấy cũng chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chánh quyền, thành ra với chủ trương để cao vai trò của yếu tố kinh tế tổ chức nghiệp đoàn đã vô tình tiến tới kết quả là ở hết thảy các tầng lớp của tổ chức, ý thức chánh trị đã lấn áp hẳn sự trạng kinh tế. Tại Ý người ta đã nhận thấy rằng mặc dầu về lý thuyết vẫn có nhiều nghiệp đoàn, song trên thực tế chỉ có một tổ chức được chánh thức hoạt động vì tổ chức ấy đã tạo ra có một « tinh thần quốc gia trong sạch ». Ở đây danh từ này ám chỉ những đoàn thể đã có chân trong đảng phát-xít.

Dưới những chế độ như thế những người thiết tha với chủ nghĩa nghiệp đoàn cần phát triển ngô và nhận định rằng nếu họ mong thực hiện ý thức tự lực quản trị của các nghiệp đoàn, họ sẽ phải thát vọng vì các chế độ độc tài luôn luôn tìm cách dùng thể lực của chánh quyền để chi phối và kiểm soát rất chặt chẽ nền sản xuất.

Những phần tử đối lập lại còn cho rằng bắt cứ một chế độ chánh trị nào, khi áp dụng chủ nghĩa nghiệp đoàn tất phải ngả về nền độc tài, vì những quyền lợi kinh tế công cộng không thể đương nhiên kết hợp và thế tất phải dựa vào sức mạnh của độc tài mới có thể thành công. Và như vậy họ độc tài không sao tránh được nếu người ta muốn áp dụng chủ nghĩa nghiệp đoàn trên thực tế.

B.H.

Giá báo Đời Mới dài hạn
ngoài Nam Việt (cả nước phí) :
3 tháng 84\$
6 tháng 186\$ 1 năm 336\$
Bưu phiếu xin đề tên Ô. Trác Anh.
Hộp thư 353 Saigon



Hoàng thân Wan Watayakon Naradhip ngoại trưởng Thái Lan chủ tọa Hội nghị Vọng Các. Đây là Phòng hội nghị.

HỎI: — Chúng tôi nghe ông vừa đi Vọng-Các về, sau khi theo dõi Hội nghị Cộng-dồng phòng thủ Đông Nam Á. Vậy xin ông cho biết những cảm tưởng của ông và cách tổ chức hội nghị như thế nào?

ĐÁP: — Thời kỳ ngắn ngủi từ khi Minh trác Tề chúc Cộng đồng phòng thủ Đông-Nam-Á (South East Asia Collective Defence Treaty Organization) thường được gọi là S.E.A.T.O. (South East Asia Treaty Organization) được phê chuẩn cho đến khi các nước quyết định họp phiên nhóm đầu tiên tại Bangkok vào hạ tuần tháng 2 năm 1955, chính phủ Thái Lan chỉ vỗn vẹn có một tháng để tổ chức và sắp đặt chu đáo mọi công việc.

Trang hoàng Đô thành Bangkok

« Như dưới sự màu nhiệm của một chiếc đũa thần (chiếc đũa thần này màu nhiệm được một phần lớn cũng nhờ Chính phủ trích ra một khoản ngân sách là 10 triệu ticaux : 30 triệu bạc Đông dương, trả cho), thành phố Bangkok trở nên sáng đẹp hơn. Cầu cống được sửa chữa lại, hàng trăm nhàn công đêm ngày đặt lại cống nước, dọn quét các lạch sông, đường sá được mở rộng ra. Nạn nhàn của thời cuộc là vô số những con muỗi, không phải muỗi sót rét từ trước đến nay vẫn hiện ngang ở Bangkok và quấy rầy những ai vừa mới đến thủ đô Thái. Những chiếc xe gắn máy nhỏ khói DDT được tung ra khắp nơi, nhất là những khách sạn và biệt thự dành cho nhân viên các phái đoàn các nước hội viên SEATO hoặc các kỹ giả ngoại quốc trú ngụ. Trong

VỀ HỘI-NGHỊ BANG-VIỆT-KIỀU

một khoản thời gian ngắn, muỗi đã phải đầu hàng, kèn có mấy chiếc triều con đã ngã gục trước sự tấn công của nhân viên Y Tế Thủ Đô Vọng Các, nhưng có lẽ để sửa soạn một cuộc phản công mạnh mẽ chẳng? Nhưng chúng tôi không lo vì bây giờ chúng tôi đã rời khỏi Bangkok để về Saigon rồi ».

Chiêu dài ký giả

HỎI: Xin ông cho biết Hội nghị họp ở chỗ nào?

ĐÁP: Hội nghị họp tại Quốc hội Thái Lan. Công việc cần nhất là sắp đặt lại Quốc Hội làm toàn bằng đá cẩm thạch nhập cảng từ Ý đại lợi. Thứ đá này lấy ở hòn núi Carare, gần Venise, và cũng với thứ đá này, người Ý đã xây dựng cái Tháp nghiêng ở Pise mà đời đời còn ca tụng. Sau lưng Quốc hội, ở trên một khu đất rộng rãi, gian phòng trước kia dùng là Văn phòng trống nom Quốc hội và nơi tiêu khiển (dánh billard, uống rượu, v.v.) cho các nghị sĩ, bây giờ được sửa chữa lại thành Lâu đài Báo chí (Press Building) dành riêng cho các ký giả và phóng viên báo chí ngoại quốc (phỏng chừng 300 người).

Lâu đài này được sửa soạn rất cẩn thận : có chỗ cho các ký giả lãnh ngàn phiếu, đổi tiền, giữ chỗ máy bay, chỗ đánh điện tín, điện thoại trong nước cũng như ngoài nước, phòng phát thông cáo, nơi giải khát. Các thông tấn xã ngoại quốc lớn như : REUTER, UNITED PRESS, ASSOCIATED PRESS, AFP, được hưởng đặc quyền có buồng riêng cho các thông tấn viên của họ. Ngoài sân, trước mặt Lâu Đài Báo chí có dựng hai lều vải cho nhân viên phụ trách mở các cuộc hội họp báo chí. Bên cạnh nhà Quốc hội, Sở Thông Tin chính phủ Thái Lan dùng nhà khiêu vũ SUAN AM-PHORN, giữa một công viên mát mẻ, để cho các kỹ giả đến dùng cơm trưa,

giải khát không mất tiền và nghe âm nhạc cổ điển và cải cách do Nhà Mỹ thuật và âm nhạc chính phủ trình bày. Có hàng mấy chiếc xe du lịch đưa đón các ký giả và có 50 nữ giáo viên nói được tiếng Anh, có người nói được cả tiếng Pháp và Việt, được mời giúp việc để đưa đường chỉ lối và tiếp đãi các ký giả. Tuy tất cả những cô này không phải là nghiêng thành nghiêng nước, xinh như mộng, nhưng họ rất dễ thương, chiều dài khách ngoại quốc một cách ân cần, niềm nở.

HỎI: Xin ông cho biết thêm các chi tiết về cách tiếp đón các ký giả như thế nào?

ĐÁP: Theo luật lệ ban hành, du khách đến phi trường DONGMUANG phải theo những thủ tục như kê khai tiền tệ, đến sở Tân Đáo trong 24 tiếng đồng hồ để trình diện... Nhưng từ ngày 18 tháng 2-1955 và trong thời gian một tuần lễ, từ khi mà có 8 nước trong Hiệp ước S.E.A.T.O. được treo lên phi trường, ký giả ngoại quốc đến đã gặp ngay một thiếu nữ mặc y phục nhân viên Nhà Thông Tin niềm nở tiếp đón. Cô này là ái nữ của Trung tướng KHARB KUNJARA, Tông Giám đốc Thông tin. Lại thêm có một nữ chiêu dài viên hăng háng không Thái với sắc đẹp lộng lẫy ra đón tiếp, nên chúng tôi quên tất cả sự mệt nhọc của một cuộc hành trình băng máy cưỡi gió. Chúng tôi rất cảm phục tài xã giao khéo léo và cách làm việc nhanh chóng của hai cô này.

Chúng tôi được phát thẻ phóng viên ngay tại phi trường. Hành lý chúng tôi được đưa ra ngay không phải qua Nhà Thương Chinh. Từ sân ga chúng tôi được đưa về khách sạn, có phòng ngủ ướp lạnh (climatise). Tại nơi đây có xe phục vụ để đưa đón các ký giả từ khách sạn tới nơi hội họp, từ nơi hội họp đến nơi ăn cơm trưa, hoặc từ khách sạn đi đến các cung điện nguy nga và các ngôi chùa uy nghi có thờ Đức Phật băng ngọc thạch xanh (Bouddha d'Emeraude).

Tiếp đón chánh khách

HỎI: Xin ông cho biết về sự tiếp

ĐỜI MỚI số 161

KOK VÀ ĐỜI SỐNG Ở THÁI-LAN

đón các phái đoàn và trưởng phái đoàn các nước?

ĐÁP: Trong mọi cuộc tiếp rước các trưởng phái đoàn tại phi trường, Thủ Tướng PHIBULSONGRAM và Ngoại Trưởng Hoàng thân NARADHIP PHONGPRAPHANDH lúc nào cũng có mặt. Quan khách bước xuống thang máy bay, được Thủ tướng và Ngoại trưởng niêm nở tiếp đón, xong, di duyệt qua toàn linh hồn danh dự. Thủ tướng phu nhân quàng hoa vào cổ các phu nhân các phái đoàn trưởng, theo lối chào mừng của người Thái, Chính phủ sửa soạn trên 50 chiếc xe hơi kiêu tối tần có treo cờ Thái và cờ của mọi nước đến dự Hội nghị, mang biển có dấu hiệu và số đặc biệt, dưới bảng có viết tên nước của vị đại biểu dùng chiếc xe hơi ấy.

Sáng ngày 23-2-1955, khi xe các phái đoàn đến gần Nhà Quốc Hội để dự phiên họp đầu tiên, một số đông các đại biểu đoàn thề như công nhân, thanh niên, học sinh v.v. đứng hai bên đường phát cờ hoan hô chào mừng căng cao các biểu ngữ như : « Đả đảo Cộng sản, Chiến đấu cho Thế giới tự do, SEATO lực lượng duy nhất của Á đông » v.v...

Chúng tôi xin nói thêm rằng sự tổ chức an ninh rất là chu đáo. Lệnh giới nghiêm đã được ban hành suốt trong thời gian các phái đoàn có mặt tại Vọng Các. Ngay ở các khách sạn cũng có cảnh binh canh gác ngày đêm. Cảnh binh Thái là một lực lượng hết sức hung hậu và có tố chất khoa học, đặt dưới quyền điều khiển của tướng PHAO, cánh tay phải của Thủ tướng PHIBUL và rường cột của lực lượng chống Cộng ở Thái Lan.

Hội nghị như thế nào?

HỎI: Xin ông vui lòng cho biết các chi tiết về buổi khai mạc Hội nghị?

ĐÁP: Phiên họp khai mạc vào hôm 23-2-1955 và có tính cách công khai, có ngoại giao đoàn, quan khách, các ký giả dự thính. Phiên họp bắt đầu vào 10 giờ sáng. Ngay giữa phòng họp cái bàn hình móng ngựa dài là nơi các phái đoàn trưởng ngồi, giữa chuyên viên của họ. Ngoại Trưởng Thái được cử làm chủ tịch làm việc

Hội nghị. Đứng trên bục cao ở trước mặt chủ tịch lâm thời, Thủ tướng PHIBULSONGRAM khai mạc hội nghị đọc diễn văn, tóm tắt lời chào mừng đại biểu các nước, đã đưa Hội nghị đến chỗ thành công. Hội nghị đã quyết định đặt trụ sở văn phòng của S.E.A.T.O. tại Thủ đô Bangkok, và chính phủ của 8 nước sẽ cử những chuyên viên (experts) đến Vọng Các làm việc trong những tiêu ban công tác (groupe de travail). Ngoài ra, các đại diện ngoại giao 8 nước sẽ họp thành ủy ban thường trực, đặt dưới sự chủ tọa của ngoại trưởng Thái Lan. Chính phủ Thái có nhã ý dành riêng một lâu đài lớn làm trụ sở Hội nghị.

Ngoài ra, Hội nghị định đến tháng 4 năm 1955 sẽ có một phiên họp ở Manille, thủ đô Phi luật Tân giữa các nhà chuyên môn quân sự các nước S.E.A.T.O. Bản thông cáo chung và cuối cùng của hội nghị có thể xem là một bài bố cáo tôn chỉ và hành động trong đó có những điểm chính sau đây :

— tôn chỉ bất xâm phạm trong nội sự một nước khác,

— phản kháng những hành động xâm chiếm võ trang,

— phản kháng lại những thế lực che đậy của xâm lăng ngầm ngầm có ý phá hoại tự do và quyền tự trị của một quốc gia,

— giúp đỡ nhau về ngành kinh tế, canh nông, kỹ thuật để mọi nước có một mức sống càng ngày càng cao.

— hoan nghênh đề nghị của Hoa Kỳ áp dụng nguyên tử lực vào công cuộc kiến thiết hòa bình.

— thừa nhận sự liên lạc giữa nền an ninh của Việt Nam, Ai Lao, Cao Mèn và nền an ninh của toàn cõi Đông Nam Á chung và vì vậy hết sức giúp đỡ các nước ấy giữ gìn độc lập và tự do của họ.

HỎI: Xin ông cho biết cảm tưởng kết thúc của ông về Hội Nghị Vọng Các?

ĐÁP: Sau cuộc Hội nghị S.E.A.T.O. địa vị của nước Việt Nam lại càng được thêm củng cố. Từ nay, những kẻ xâm lăng Việt Nam phải đương đầu với sức mạnh hung cường của 8 nước hội viên Âu, Á, Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta lúc nào cũng nên trông cậy ở nơi mình nhiều hơn ở người ta, nghĩa là tự lực cánh sinh đã, rồi mới mong đến sự giúp đỡ của người ngoài.

Đời sống Việt kiều

HỎI: Nhớ đây, chúng tôi xin ông vui lòng cho biết vài chi tiết về đời sống Việt kiều ở Thái Lan?

ĐÁP: Ở trên lãnh thổ Thái Lan, có thể nói hiện nay có hai hạng người Việt (nói về mặt pháp lý) :

I.—Những người đã sang Thái Lan (đọc tiếp trang 48)

TRANG 9

Công chúng Pháp đương được biết thêm nhiều chi tiết bí mật về cuộc báu trận của nước Pháp hồi năm 1940 nhờ một cuộc bút chiến giữa đại tướng De Gaulle và đại tướng Weygand, nhưn viên Viện Hán lâm Pháp.

Khởi cuộc tấn công là đại tướng De Gaulle đã viết cuốn « Hồi ký Chiến tranh » (Mémoires de guerre) trong đó có những đoạn dâ động đến vai tuồng của đại tướng Weygand trong những giờ bi thảm của nước Pháp.

Đại tướng Weygand viết một cuốn sách để trả lời cho người đã chỉ trích ông; cuốn sách lấy nhan đề là « Đọc hồi ký của đại tướng De Gaulle » (En lisant les mémoires du général De Gaulle).

Hai cuốn sách thành một cuộc bút chiến hào hứng. Cả hai tác giả đều ký tên mà không kèm theo chức đại tướng ở trên bìa cuốn sách, lấy tư cách cá nhân mà nói chuyện với nhau.

Phong độ mỗi người mỗi khác xuất hiện ra lời văn : De Gaulle trực tinh, kênh kiệu, tỏ ra một vị tuồng còn Weygand kín đáo, sâu sắc, rõ ra vị tuồng kiêm chức hàn lâm văn học.

« Chúng tôi xin trích vài đoạn của hai cuốn sách để bạn đọc thấy phong độ của hai nhơn vật Pháp, còn những tài liệu hai bên nêu ra đúng hay sai, chúng ta không cần lưu ý lắm.

L. T. S.

Cuộc hội đàm lúc sắp bại trận

Trước hết xin nhắc trong vài hàng một đoạn lịch sử Pháp hồi năm 1940.

Ngày 19 tháng 5, đại tướng Weygand được triệu gấp về Paris để lãnh chức tổng tư lệnh quân lực Pháp, thay thế đại tướng Gamelin.

De Gaulle lúc ấy còn là đại tá chỉ huy sư đoàn thiết giáp thứ tư; từ ngày 17 đến 19-5 ông phản công mãnh liệt ở đầu cầu Abbeville và được đề cử lên chức thiếu tuồng với tánh cách lâm thời.

Ngày 1-6 quân đội Bỉ đã ngưng chiến, quân đội Anh xuống tàu ở Dunkerque để về nước; Weygand mời De Gaulle đến hội kiến. Cuộc hội kiến ấy được De Gaulle tóm tắt sau đây :

« Khi Weygand cầm quyền tối cao thi đã trễ quá rồi, không thể thắng trận được nữa. Người ta có thể cho rằng đại tướng Weygand nhận thức được điều ấy với sự ngạc nhiên. Chưa

TƯ DE GAULLE ĐỀN WEYGAND

PHONG ĐỘ CỦA 2 VỊ TƯỚNG TRONG MỘT CUỘC ĐẤU BÚT

bao giờ ông đã ý niệm đến những khả năng thật sự của cơ giới lực.

« Những phuơng tiện của quân địch đã khiến ông ta hoảng hốt. Muốn đương đầu với sự bất hạnh, đáng lẽ đại tướng Weygand phải tự canh tàn lấy mình; đáng lẽ ông phải giải thoát chiến thuật của ông ra khỏi khuôn khổ chặt hẹp của chánh quốc mà dùng vũ khí sát hại của quân thù trở lại đánh quân thù và dùng hết vào nước bài tất cả các quân bài như: những không gian rộng lớn, những nguồn lực đồ sộ, những tốc lực mãnh liệt gồm cả lãnh thổ ngoài chánh quốc, những cuộc liên minh và những hải phận ».

Đối với những lời chỉ trích ấy, đại tướng Weygand trả lời :

« Ngôn ngữ hùng hồn ấy không nên làm cho chúng ta có một ảo ảnh. Lời lẽ ấy chỉ có thể làm say mê chúng ta bằng một lực lượng lớn lao hão huyền nếu người ta không nhìn thấy những thật sự mà vị tổng tư lệnh định chiến. Đây là những lời đàm thoại giữa hai chúng tôi, xin kể lại gần đúng nguyên văn :

W.— Lúc này quân Đức vượt qua sông Somme. Tôi không thể ngăn cản chúng.

G.— Được rồi. Chúng vượt sông Somme rồi sao sao ?

W.— Sau, sẽ đến sông Seine và sông Marne.

G.— Được, rồi sao nữa ?

W.— Sau, sẽ hết...

G.— Sao lại hết ? Còn thế giới thì sao và còn Đức quốc nữa thì sao (1)

Đại tướng Weygand cả cười một cách thát vọng.

W.— Đức quốc ? Đó chỉ là chuyện trẻ con.

Còn thế giới ? Thời khi tôi đã bị đánh bại ở đây rồi, nước Anh chờ không qua tám ngày là thương thuyết với Đức quốc.

Và vị tổng tư lệnh nhìn thẳng vào tôi mà thêm rằng :

— Chà ! Nếu tôi được Đức bảo đảm chắc chắn rằng chúng để cho tôi đủ lực lượng cần thiết mà duy trì trật tự...

Ông nhấn mạnh :

« Nếu đại tướng De Gaulle có dự

ĐƯỜNG LỐI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

PHẦN THỨ HAI

của TRẦN VĂN CĂNG

Kiến-trúc-sư, Giám-đốc Hội Nghiên-Cứu Phát-triển Kinh-tế miền Cao - Nguyên

VIII

Phác họa chính sách kỹ nghệ dùng kỹ nghệ địa phương cho nền sản xuất địa phương trong khuôn khổ một đơn vị kinh tế.

Chính sách kỹ nghệ trong một đơn vị kinh tế

TРОНГ dự án hoạt động kinh tế này chúng tôi cố ý đứng trên bình diện các kỹ nghệ địa phương.

Những kỹ nghệ tập trung, dù cần thiết đến thế nào mặc lòng, cũng nên ra những vấn đề tài chánh và kỹ thuật mà với bất cứ cách nào người ta cũng không thể thực hiện được nếu không áp dụng những chương trình dài hạn.

Những nhà máy đặt ở chỗ này hay ở chỗ kia, tùy may rủi, do những sáng kiến can đảm, do những cuộc đấu cơ tài chánh, chánh đáng hay không, phần nhiều không thâu luợm được kết quả vì vừa không làm chủ được sự cung cấp nguyên liệu vừa không làm chủ được thị trường.

Nguyên tắc thì rất là hay. Đã có nhiều thành công rực rỡ, nhưng cũng có nhiều thất bại nặng nề.

Một trong những lý do chánh khiến cho hình thức hợp tác trở nên bấp bênh, chính là sự chênh lệch giữa đầu óc nông thôn với tâm trạng kỹ nghệ.

Về mặt khác, ngay ở cỗi rễ của các tổ chức hợp tác hay tương trợ người ta chỉ thấy có sự theo đuổi lợi ích cỏng cộng mà thôi.

Những cơ quan ấy, theo pháp lý không thể sanh lợi được và những cấp chỉ huy, do đó cũng chỉ là những người làm công hay những người được ủy nhiệm mà thôi.

Đó là nguyên tắc, và tất cả những sự giàn xếp của người ta lấy hợp tác xã làm bình phong. Rút lại chỉ làm cho việc quản trị những cơ quan ấy trở nên quá bấp bênh mà thôi.

Hợp tác và tương trợ đều ngụ ý là nền đạo đức phải được ban hành.

Đề khích lệ sáng kiến

Trong tình trạng hiện thời của dân tộc Việt Nam thật là nghiêm trọng nếu người ta công chánh hóa tinh thần dân chúng (theo nghĩa xấu của danh từ).

Một sự khó khăn đầu tiên phát hiện ra trong các ngành kỹ nghệ nông nghiệp của bất cứ nước nào. Đó là bởi giữa vấn đề khai thác nông sản

nha ntuoc nên không trả nên bắt động được.

Vậy mà, (chúng tôi đã có dịp nêu ra), thanh niên Việt Nam cần được phát triển và tinh ngô do các nhu cầu hoạt động và hy vọng về tương lai.

Ý thức mạo hiểm và trách nhiệm làm chủ sáng kiến của con người trở nên tốt đẹp.

Nếu vì sáng kiến mà phải mạo hiểm sau khi suy tính, thì tất là có lợi về sau.

Khi nói đến chế độ tư bản và những điều thái quá của nó mà người ta phải ghê tởm vì là người ta quá hưng về có một mặt theo đuổi mối lợi mà thôi.

Mỗi lợi sê trả nên chân chánh nếu có sự mạo hiểm của sáng kiến và nếu sáng kiến có giá trị về phương diện xã hội.

Thật là đi ngược hẳn mục tiêu nếu người ta không cho thanh niên có tinh thần sáng kiến bằng cách đặt họ vào tình trạng công chánh trong việc quản trị hợp tác xã.

Sau khi đã gặt bỏ như trên hình thức hợp tác trong việc tổ chức các ngành kỹ nghệ, thiết tưởng có thể phối hợp những binh chủ trên đây để thành lập một qui chế như sau đây cho các doanh nghiệp :

Những người chủ xưởng kỹ nghệ và tài chánh

Hội xây dựng và khai thác một nhà máy chế hóa nông sản hay các sản phẩm cần bán cho nông nghiệp do những nhóm kỹ nghệ gia và tài chánh gia có nhiệm vụ lập nên.

Những người chủ xưởng ấy sê có chủ quyền đối với 50% các phiếu góp vốn của họ.

Sự tham gia của nông gia cung cấp

25 % số phiếu góp vốn sẽ dành cho các nông gia cung cấp nguyên liệu.

Thêm vào với sự xuất vốn, mỗi nông gia cung cấp còn lập một khế ước với hội theo đó.

1) Nông gia cam đoan sẽ cung cấp một số trọng tài tối thiểu nguyên liệu theo giá ở thị trường.

2) Hội cũng cam đoan nhất định mua số trọng tài tối thiểu ấy theo giá đã định như trên.

Với sự cam kết tương huệ ấy, nông gia chắc chắn sẽ có một số thu nhập tối thiểu để bảo đảm việc bán ra một số trọng tài nguyên liệu dùng trong việc sản xuất.

Về phần hội cũng chắc chắn được cung cấp một số nguyên liệu tối thiểu cần thiết.

(còn tiếp)



TIẾC MƯỜI LĂM PHÚT

« CHÀ ! Tôi đã phí mất 15 phút, dù thì giờ viết được một bức thư ! » Đó là câu của ông vua dầu hỏa Rockfeller thốt ra khi tiếp một ký giả phỏng vấn ông đã làm dụng thời giờ của ông quá mất một khắc đồng hồ.

Sau này khi đã lên tới bực thang cao nhất trong trường doanh nghiệp, ông nhận rằng yếu tố số 1 của thành công là không bao giờ bỏ phí 15 phút đồng hồ.

Có người cho một khắc có nghĩa lý gì khi ta so sánh với « ba vạn sáu ngàn ngày » là mỷ tự dùng để chỉ cuộc đời của ta. Một ngày

của TẾ XUYÊN

hai trát đã thổi vỡ, nhường ngôi cho bom H và thứ bom nãy chưa dùng đã lỗi thời vì bom U, dứa em nó sanh sau đẻ muộn, sẽ mạnh hơn nó rất nhiều. Trong khoa học cứu người, các tiến bộ cũng cứ đuổi bắt nhau như chớp nhoáng : từ Penicilline tới Streptomycine nay lại có Tetracycline và mai đây còn bao nhiêu những phát minh mới nứa xô đầy các tiến bộ trước vào hố sâu của dĩ vãng.

Cuộc đời biến chuyền mau chóng như vội mà chúng ta vẫn còn thấy

nhưng ngườ i chum nhau lại nói phiếm suốt buổi, coi ngày tháng

24 giờ, một giờ 60 phút, tính ra một ngày đã 1440 phút và « ba vạn sáu ngàn ngày » biết bao nhiêu là phút mà sao lại tiếc 15 phút làm gì ?

Cái quan niệm của người Á Đông ta hồi xưa cho rằng « mùa xuân ngày rồng tháng dài » và khuyên ta « chơi xuân kéo hết xuân dài, cái già xong xộc nó thì theo sau ! »

Các cụ ta đã có những lúc « trả đũa taur hau » mà « xem hoa nở » mà « chờ trăng lên ». Nhà nào tròng được một cây quỳnh sắp nở hoa là cả một « công trình vĩ đại » phải mở tiệc mời thân bằng cố hữu đến thưởng thức sáng đèn. Sự vui mừng lớn hơn vui mừng của Christophe Colomb khi tìm ra châu Mỹ.

Người Trung Hoa cũng tin ở « ngày rồng tháng dài » lắm. Chúng ta đã thấy những ông Huê kiều ngồi chung quanh một bình trà hoặc bàn mat chược mà không cần biết bao nhiêu giờ khắc đã trôi qua.

Sau cuộc thế giới chiến tranh thứ nhì, những tiến bộ quá mau lẹ của khoa học chẳng biết có cho chúng ta một ý thức mới về đời sống không ? Bom A mới dùng có

LƯỚT CHIỀU NĂM THI ĐUA

ĐÂY CŨNG LÀ « nội thế và ngoại vi », mà đã có lần tôi bàn qua. Nhưng, trong bài này ký giả sẽ mở rộng phạm vi của nội thế, lấy dân tộc và thực tại dân tộc làm yếu tố tương quan với yếu tố Mặt trận, chứ không chỉ biết có vấn đề ngoại vi một cách đơn thuần.

Trong ba bài trước « thực tại dân tộc và dân chủ », « cái thế dân tộc... », « vai trò dân tộc... » đã giúp cho bạn đọc nhận thấy rằng, dù đối nội hay đối ngoại, đơn vị dân tộc với tất cả cái gì còn chẳng chắt chiu với dân tộc phải được đếm xỉa, được coi là yếu tố căn bản trong sự xây dựng nội bộ cũng như trong công cuộc thiết lập bang giao, hay trong vấn đề hiệp lực quốc tế.

Danh từ « chủ quan dân tộc » chỉ vào « bản thân » chung của tất cả người Việt ở trên đất nước Việt hợp thành dân tộc Việt Nam, và dân tộc Việt Nam có những đặc tính, những nhu cầu riêng biệt ; tức là không chỉ nói người Việt sướng, mà nói người Việt của khối dân tộc Việt.

Danh từ « khách quan Mặt trận » là nói chung các nước hợp thành Mặt trận dân chủ quốc tế, và Mặt trận là tổ hợp của nhiều đơn vị nhỏ.

Trong tình thế nước nhà ngày nay không ai chối cãi rằng phải tranh thủ viện trợ. Thiếu viện trợ là nước ta đã yếu rồi lại thêm yếu. Nhưng vấn đề viện trợ phải được đặt trong phạm vi Mặt trận, và viện trợ không phải là cứu cánh của sự tranh đấu của cả một dân tộc ; viện trợ là kết quả của một chính sách có liên quan đến các nước hội viên của Mặt trận.

Khi viện trợ tùy thuộc chính sách đối ngoại của một quốc gia, thi có vấn đề đối ngoại trước vấn đề viện trợ. Nói trở lại là chính sách ngoại giao của một nước không phải chỉ nhắm vào sự xin lỗi nước ngoài, mà trái lại nó phải là công cuộc xây dựng cái thế trong quan giữa nước mình với nhiều nước khác.

Nước Anh sau chiến tranh có thể nói là còn nghèo khổ hơn nước Pháp, vì nước Anh bị giặc Đức tàn phá lớn lao hơn nước Pháp bội phần. Thế mà Anh tránh được chương trình Marshall của Mỹ, trong lúc đó nước Pháp

ĐỜI MỚI số 161

CHỦ QUAN DÂN TỘC VÀ KHÁCH QUAN MẶT TRẬN QUỐC TẾ

như định phải nhớ đến. Sở dĩ có tình trạng khác nhau như thế ấy cũng vì Anh xây dựng được nội bộ, và Anh có phục hưng được nền kinh tế quốc gia là vì nhờ đức tính của dân tộc Anh, lúc nào cũng tự tin và tự lập.

Nước Triều Tiên, không xa và không khác nước ta bao nhiêu, chỉ có khác là nước viện trợ, trong lúc chống Trung Cộng, không phải là nước cai trị họ lúc trước. Triều Tiên cũng phải là xây dựng ngoại giao. Ngoại giao của một nước nhỏ như Việt Nam ta không thể « chơi tay đôi », mà phải « chơi » cái thế Mặt trận, làm cho các nước ở trong Mặt trận đều phải

chẳng chít tương quan với ta. Nhứt định là phải tránh những hành động và chủ trương có

thể đưa nước ta tới chỗ cô lập. Có khi ta có đầy thiện chí, đầy lòng tốt đối với nước bạn, mà ta rất có thể bị nước bạn xa lánh, nếu ta không biết xây dựng nội bộ, làm cho nội bộ ta không cạn. Trên đời, giữa các quốc gia cũng như giữa cá nhân, muốn nuôi tình giao hảo lâu dài thì phải « có qua có lại ». Lời nói sướng hay danh từ tốt đẹp chỉ có giá trị trong một buổi tiệc xã giao mà thôi.

Đối ngoại phải là chính sách chung cho dân tộc và của dân tộc, chứ không thể là chính sách của một phái người hay một đảng. Ở các nước dân chủ, như ở Anh và Mỹ hay ở các nước Bắc Âu, mỗi khi có vấn đề ngoại giao quan hệ cần giải quyết thi chính phủ mời đối lập hiệp tác với mình, cho có đủ sức mạnh mà chi tri một chủ trương hay một đề nghị.

Trong Mặt trận quốc tế chủ quan dân tộc phải được vững chắc thì sự đóng góp vào Mặt trận cũng như sự nương nhờ mới có giá trị. Những nước nhỏ yếu như Việt Nam đứng trong một tổ chức quốc tế lại càng cần xây dựng chủ quan dân tộc một cách chắc chắn hơn nước lớn, bởi vì nước nhỏ lúc nào cũng dễ bị chi phối. Nếu chủ quan không vững thi chính sách ngoại giao của quốc gia sẽ trở nên chính sách ngoại trị (người ngoài tri).

Muốn xây dựng chủ quan dân tộc

thì việc tối cần và phải làm trước hết là « tinh sò quốc gia », tức là kiềm điêm sở hữu của quốc gia dân tộc về các phương diện nhân lực, vật lực, tài lực, trí lực v.v... Có tinh sò quốc gia mới biết được ta thiếu cái gì nhiều cái gì ít, cái gì có thể khởi nhớ nước ngoài, mới biết được sở trường và sở đoản của chúng ta. Có biết ta có những gì và không có những gì, và biết ta muốn làm việc gì, và làm để di đến đâu, thì ta mới có thể thiết lập kế hoạch kiến thiết quốc gia. Bao giờ lại có « kiến thiết » mà không biết mình cần dùng những gì để kiến thiết trên một cơ sở nhất định !

Lẽ tự nhiên trong vấn đề giúp đỡ lẫn nhau phải đặt sự tin nhiệm giữa nhau. Mà tin nhiệm thì không xin ai được. Phải tự mình gầy tin nhiệm bằng cách làm chủ tình hình nội bộ, bằng sự xây dựng chủ quan dân tộc. Nếu ta đặt ta trong trường hợp kẻ khác bị hoàn cảnh bắt buộc phải giúp ta mà không tin ta thì tự nhiên họ đặt vấn đề kiểm soát. Hết kiểm soát hai, để rồi ta mất cả chủ quyền, và không còn chủ động.

Thế nên chủ quan dân tộc phải được xây dựng ngay để nắm khát quan ngoại vi hồn láy đó mà bồi bổ thêm chủ quan.



Đọc « LƯỚT CHIỀU NĂM THI ĐUA » từ số Đời Mới 157

1) Nâng cao đời sống dân chúng Đông Nam Á và dân tộc hóa ngoại vi.

2) Thế dân tộc trong mặt trận dân chủ quốc tế.

3) Vai trò dân tộc trong mặt trận dân chủ quốc tế.



TÌM HIỂU DÂN-TỘC-TÍNH QUA CA DAO, TỤC NGỮ

(Gởi Cầm Liên làm quà xứ Mẹ)

LỜI NÓI ĐẦU

Qua những cuộc thi nghiệm hoặc du nhập những chủ nghĩa, trào lưu tư tưởng ngoại bang, vấn đề dân tộc hẳn là cơ sở xây dựng và bản chất cần yếu cho cuộc phát triển toàn diện con người và xã hội. Đì lệch lạc hoặc phản hán nền móng đó, không căn cứ vào những yếu tố kết hợp tế nhị và vững chắc đó thì không tài nào thành tựu được ý nguyện phát triển, un đúc văn hóa nước nhà.

Khảo sát ca dao tục ngữ để tìm hiểu những tính chất sở hữu và khả năng tiến triển qua các giai đoạn, chúng tôi chỉ muốn góp phần truy nguyên dân tộc tính và đề cao nguồn sống bất diệt của người Việt vươn qua các thời đại, tiến qua bao nhiêu gian lao, chướng ngại, chống nạn đồng hóa, phát triển không ngừng.

LỜI TỈ GIẢO

Theo nghĩa văn học thi :

1) Là một thể thức so sánh hai sự vật với nhau, hoặc nhiều, hoặc chỉ một cạnh khía. Công việc so sánh giúp cho tư tưởng của chúng ta càng thêm sáng rõ, thêm duyên dáng, thêm mạnh mẽ... Trong thi ca, lối tỉ giáo càng làm cho dễ xúc cảm, càng gây những hình ảnh cụ thể cho tư tưởng và tình cảm quá trứ trọng. Các nhà thơ như Homère, Virgile... xem lối tỉ giáo là một công dụng lớn trong kinh nghiệm tác phẩm của Fénélon (như Télémaque) và của Chateaubriand không tránh khỏi lỗi mỹ từ pháp (tinh khôi). Ngày nay các nhà thơ mới cũng thường dùng lối ăn dụ (metonymy) để làm thơ nhạy, cho mạnh, cho vững ý tưởng diễn đạt.

2) Là một công thức phiền toái. Vì muốn cho hấp dẫn thì cần phải

KIÈM ĐẠT viết

hướng dẫn rất đời tự nhiên. Phải được mọi người thừa nhận, không cần phải tìm hiểu mông lung và khó nhọc. Thành ra so sánh cho chân xác rất ít (1).

Trong phạm vi ca dao tục ngữ thì đã phát đúng tinh thần đó vì nền văn chuong truyền khâu bắt nguồn từ kinh nghiệm, công việc hàng ngày, từ nhu cầu

thực tế mới vang lên theo nguyên tắc « bất bình tắc minh ».

Ngoài ra, cần nhận định rõ :

LỜI TỈ GIẢO CHỨNG TỎ NGƯỜI VIỆT NHẬN ĐỊNH PHÂN TÁCH KỶ LUÔNG HIỆN TẠI bằng cách phóng đại lên để nhìn cho rõ, nghe cho tinh, cảm cho sâu. Người bình dân chú trọng những khía cạnh đặc biệt và phong phú hóa lên cốt để nhận định rõ ràng.

Có gì đáng sợ hơn người con « gái không chồng » bệ rạc ôi ẹp, khó tính « như phản gỗ long danh ». Gọi lên hình ảnh nguy ngập như thế, mọi người càng thấy tai hại của những nạn gai gáy, gai kén cá, chọn canh, gai mặt xanh, nanh vàng. Và nguy hiểm hơn, kinh tởm hơn khi nghe câu hát vi ngụ ý đe phòng : « voi không nài như trai không vợ » hay một tình yêu « anh yêu em như ria chém xuống đá, như ria chém xuống đất, như mặt rót vào ta... »

Đó là cơ sở của tinh thần hoài nghi tiêu cực hiệu tại để nhận định cuộc đời. Qua bao kinh nghiệm, qua bao chướng ngại, người dân Việt luôn luôn nhìn vào thực tại, phân tích thực tại và để phòng những âm mưu lợi dụng danh nghĩa chấn chỉnh để xuyên tạc sự thật, đánh tráo cuộc điện để lồng vào những ác ý ám muội, sâu độc lừa đối nhân dân.

(1) Trích ở cuốn Encyclopédie Quillet.

LỜI TỈ GIẢO GHI RÕ TÌNH THẦN TỰ LỰC, TỰ LUÔNG để đổi phó với hoàn cảnh. Luôn luôn họ nhìn vào thực chất của mình rồi so sánh với người.

Trước tài năng, sắc đẹp của người khác, cô gái Việt nam luôn luôn lượng sức tròn hỏi tài minh, có khi tự hạ mình là khác :

Thần chị NHƯ cánh hoa sen
Chúng em bèo bợt chẳng chen được vào.

Hoặc lảng lơ, vô tư :

Thần em NHƯ tẩm lúa dào,
Phết phơ trước gió biết vào tay ai.

Hoặc tự kiêu, tự đại khi đắc thế :

Thần em NHƯ cái sập vàng
Chúng anh: chiếu rách giữa dâng bỏ quên.

Vì vậy, người Việt luôn luôn tìm hiểu nhân bản trước cuộc điện, tìm giá trị cần yếu của cá nhân để đổi xử với cuộc điện. Nhận định đề phát triển, đề ứng phó, bài học lịch sử của hội nghị Điện Hồng, của nông dân theo cờ Tây Sơn, của những cuộc Bình Chiêm, phạt Tống. Thành ra, những cuộc nhào nặn vô ý thức, thiếu nhận định tự lực, tự lượng với hoàn cảnh của nó chỉ mang thất bại mà thôi.

LỜI TỈ GIẢO LUÔN LUÔN ĐỀ CAO TIẾN HÓA, CẦU HẢO, HƯỚNG THUỢNG bằng cách ghè tỳ, ruồng rẫy cái xấu (lưu nhập tầm như hồ nhập lâm. Gái không chồng như phản gỗ long danh) phát triển, tán tụng cái tốt (Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra) cốt để đề phòng những tai họa sắp đến cũng như cố gắng đạt cho kỷ được viễn ảnh vui tươi, đẹp đẽ.

Tinh thần cầu tiến đó đòi hỏi sự phát triển mọi chiều, chống lại những ám mưu cộ động tư tưởng, kim hâm tinh cảm hay ràng buộc hành động. Với xã hội biến hóa khoa học khai trương, họ luôn luôn tim học, suy luận, áp dụng vào hành động để phục vụ kịp thời.

Tìm hiểu quá khứ, nhận định thực tại, lo lắng tương lai, người Việt đã học tập bản thân, đổi chiếu xã hội để phát triển mỗi ngày mỗi đẹp thêm ra.

LỜI TỈ GIẢO CỐI MỞ CON NGƯỜI THEO CHIỀU CỐI MỞ CỦA XÃ HỘI, THEO CHIỀU PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT.

Khi đã hiểu rằng « anh em (tình cảm) như thể tay chân (cơ thể). nhất định là con người đòi hỏi cởi mở điều hoà, quân bình, một công hai ba việc.

Khi đã hiểu rằng « lang thang (về người) như Thần Hoàng lang khố» (về

xã hội) thì con người cố gắng điều chỉnh cuộc sống của mình đồng thời cứu lấy xã hội, nâng đỡ xã hội tiến lên. Cho nên quá tôn trọng cá nhân mà quên xã hội — hay ngược lại — đều phản với tinh thần dân tộc. Thúc đẩy hành động mà gò ép tinh cảm hay còi động lý trí cũng khó mà giải tỏa toàn diện con người theo nhịp chân chỉnh toàn bộ xã hội.

LỜI TỈ GIẢO CHỨNG TỎ NGƯỜI VIỆT YÊU ĐỜI SỐNG, YÊU ĐẤT VƯỜN, XÚ SỞ. Thật thế, trong khi đưa những sự vật cụ thể để đổi chiếu so sánh tinh cảm, bản năng, ý chí con người, dân quê chỉ dùng những đối tượng rất quen thuộc, rất gần gũi rất thực tế, muôn ghi rõ tình cảm gia đình, họ chỉ dùng những hình ảnh :

Anh em NHƯ chân, như tay
Vợ chồng NHƯ áo cởi ngay tức thì

Giản dị thật mà cũng sâu đậm thật. Vì cần có mức cảm xúc tế nhị, chưa chan ngàn nào mới có thể vi von khéo léo như thế. Cần bản phải là sống khăng khít, yêu nồng nàn ngoại cảnh.

« Lát phết như đất ruộng hầm », « vắng vẻ như chùa bà Đanh » đấy, có cảm, có sống, có gần gũi mới nhận định rõ tình trạng mà đổi chiếu với tâm hồn.

LỜI TỈ GIẢO RÀO RẠT NGƯỜI THƠ, TRÀN TRÈ TÌNH CẢM, đó là bản tinh của con người nhưyc tiêu, luôn luôn sống gần thiên nhiên, nén chịu quá nhiều đau khổ, luôn tìm vẻ đẹp trong cuộc sanh hoạt, trong những nét dạn thanh.

Vì von tinh tú đến nhưړ này hẳn phải lẩn lộn, cảm xúc, nhận xét tinh tế lắm :

Cô tay em trắng NHƯ ngà
Con mắt em liếc NHƯ là dạo cau.
Miệng cười NHƯ thè hoa ngâu
Cái khăn đội đầu NHƯ thè hoa sen.

Đây là một cạnh khía trong vườn thơ binh dân, trong nguồn cảm rào rạt, chứa đựng của ca dao, tục ngữ.

RÚT LẠI

Lối tỉ giáo đã chứng minh tinh thần suy nghiệm khách quan của người dân quê, luôn nhìn minh, nhìn người, đổi chiến cá nhân và xã hội để cởi mở điều hòa.

Lối tỉ giáo chiếu đúng tinh thần dân tộc, đúng nguồn rung cảm đậm đà, lý tri tiến bộ và hành động mạnh mẽ của dân Việt.

K.B.

KỲ SAU:

Các lối thăm xưng,
ngoa ngứ, phản ngứ



KHOA HỌC

MUỐN ÔM (GÀY) BỚT HAY... ĂN NHIỀU

BÁY LÂU, ta có thành kiến rằng ăn nhiều lăm là 60 gờ ram mỗi ngày thôi. Đường dẽ thành ra mỡ.

Thực đơn theo căn cứ trên đây,

không thể áp dụng cho những người đau mặt, đau tim, đau thận, căng mạch máu, và người nhiều tuổi.

Có nhiên, người không sung túc về kinh tế cũng không ăn được theo lối ấy, vì tiền đâu ?

Bác sĩ Pennington quả quyết rằng thực đơn kia dầu có nhiều chất béo song không gây cho người ta những chứng bệnh về mạch máu; bằng có là dân « El ki mô » ăn mỡ nhiều mà các mạch máu và thận của họ vẫn tốt như thường.

Phương pháp Pennington vừa được hai bác sĩ Demolle và Pilliet áp dụng cho 12 người phi mập thấy có kết quả mỹ mãn.

Người mày

Tại những cây xăng ở New Jersey có dùng một người máy để làm việc. Người máy thâu tiền đồ xăng của tài xế. Khi xe vào hay không đúng đường, người máy kéo còi cho anh tài xế phải chú ý. Rồi cho xe vào « quên » không trả tiền thì người máy chụp ngay hình tóm bằng ghi số xe ở sau.

Ăn cá biền Uống nước biển

Mười một người Pháp tình nguyện làm những người bị đắm tàu, trôi dạt trên mặt biển tại vùng Brest, sống sót nhờ một cái đò cao su, chỉ có cá biền để ăn, nước biển để uống.

Họ quyết thực hành thuyết của bác sĩ Lombard theo đó người ta có thể ăn cá biền và uống nước biển cũng sống được 2 tháng.

Trong đoàn tình nguyện có 1 người đau phai bỏ cuộc, còn 10 người đang tiếp tục sống dài « trôi dạt trên mặt biển ».

Một chiếc tàu đi theo họ để phòng khi cấp cứu.

TRANG 15

A. B. C. nhiếp ảnh

3^{a)} Lỗ nhảm (viseur). — Lỗ nhảm là chỗ mà bạn có thể thấy được tấm ảnh sẽ có ở phim và cũng là lỗ để bạn nhảm vật chụp trước mắt bạn. Lỗ nhảm không những là để làm dấu hiệu cho các bạn biết hình của vật đã ngay trên tấm phim để các bạn bấm máy mà còn làm một khung để bạn sắp đặt vào đó xem thế nào cho cân đối, to nhỏ theo ý muốn của bạn trước khi bấm máy.

Vì như chụp cây dừa cao các bạn phải chẩn khung đứng. Và trái lại, khi chụp một chiếc cầu dài các bạn phải chẩn khung nằm chẳng hạn. (xem hình vẽ số trước).

YẾU TỐ THIÊN NHIÊN : ÁNH SÁNG

Sau khi hiểu rõ các bộ phận và chức vụ của máy hộp, các bạn có thể sử dụng một cách đúng đắn và dễ dàng. Tuy thế còn có những yếu tố thiên nhiên cần thiết ánh hưởng rất lớn trong lúc chụp nữa, tấm ảnh của bạn cũng tùy ở đó mà xấu hoặc đẹp. Yếu tố cần thiết ấy tức là ánh sáng.

Ánh sáng (Eclairage) : Ánh sáng là một yếu tố rất cần thiết và có ảnh hưởng rất lớn trong một tấm ảnh của bạn. Nếu ánh sáng không dày dủ, các bạn không thể chụp được rõ ràng một vật.

Với máy hộp bạn nên chụp vào những ngày nắng tốt, những nơi có đủ ánh sáng. Mỗi ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều là khoảng thời gian dày dủ ánh sáng nhất.

Những buổi mai quá sớm, những buổi chiều âm u, những nơi có bóng rợp, trong nhà bạn không nên chụp với máy hộp. Vì máy hộp không có đủ điều kiện để bắt nỗi hình vật ở chỗ ít sáng. Nếu có chụp chẳng nữa, ảnh của bạn có sẽ đen tối và lờ mờ. Như thế người ta sẽ gọi tấm ảnh chụp thiếu ánh sáng.

Đầy đủ ánh sáng đã rồi, bạn phải để ý đến chiều đi của ánh sáng nữa.

Chiều đi của ánh sáng. — Tấm ảnh của bạn có rõ ràng hay không là do ở ánh sáng có dày dủ hay không. Và tấm ảnh của bạn có đẹp, có nỗi hay không là tùy ở chiều đi của ánh sáng có xứng hợp với vật chụp hay không? Vì đó chiều đi của ánh sáng, cũng rất quan hệ khi bạn muốn có một

của MINH TUYỀN

II

tấm ảnh đẹp. Ở ngoài trời, mặt trời là nguồn ánh sáng, mặt trời ở chỗ nào hướng nào là chiều đi của ánh sáng từ chỗ ấy hướng ấy đến.

a.— **Mặt trời ở trước mặt:** Chụp ở ngoài trời bạn hãy để ý đến mặt trời ở hướng nào. Nếu mặt

trời ở trước mặt bạn thì ánh sáng của nó chiếu sau lưng vật chụp (sujet), chiếu ngay ống kính máy của bạn. Chụp ngược lại ánh sáng như thế gọi là chụp Phản quang (contre soleil). Cách chụp này thường được những chiếc hình rất đẹp nhưng rất khó chụp.

Muốn chụp phản quang tức là chụp ngược lại ánh sáng, điều cần nhất là bạn phải làm thế nào để tránh những tia nắng chiếu ngay vào ống kính của máy bạn. Ống kính của máy bạn cũng như mắt bạn, ánh sáng chiếu vào thi đâm lòi chả thấy gì cả. Muốn tránh tai hại đó bạn phải gần trước ống kính một cái Parasollet hoặc tốt hơn cả là cho máy nupp vào chỗ im vi như sau thân cây, bức tường, hoặc dưới bóng im của chiếc mũ nhò bạn nón che cho v.v...

Chụp phản quang thì vật chụp là một bóng đen, phần lớn mắt hết chỉ thấy rõ ràng.

b.— **Mặt trời ở sau lưng:** Nếu mặt trời ở phía đằng sau bạn thì tia sáng chiếu thẳng vào vật chụp. Bạn chụp người và phong cảnh với chiều ánh sáng này thì hình được rõ ràng, nhưng ảnh không được nỗi lầm. Mặt người hoặc cảnh xem như bằng phẳng (plat) quá.

c.— **Mặt trời ở một bên:** Bạn chụp người hoặc cảnh với chiều ánh sáng một bên thi ảnh sẽ nỗi lên. Đây là một chiều của ánh sáng tốt nhất. Vật chụp được rõ ràng, có tối có sáng rất đều hòa. Trong những buổi trời nắng gay gắt quá thi với loại ánh sáng này cũng không tránh khỏi đèn tráng quá. Ảnh sẽ vì đó mà bớt đẹp.

Vậy总结, với máy hộp bạn có thể chụp được những tấm hình đẹp với đủ các loại ánh sáng, loại nào cũng được. Song ảnh đẹp hoặc kém đẹp là còn tùy ở sự lựa chọn ánh sáng cho thích hợp với vật chụp.

**KỶ SAU : ĐIỀU KIỆN CẨN BẢN CỦA
MỘT CHIẾC ÁNH ĐẸP**

ĐỀ ĐI TỚI ĐẠI HỘI VĂN NGHỆ

Triển lãm nghệ thuật

Nhiếp ảnh VN.

Nhân dịp Đại Hội Nghị Văn Nghệ Việt Nam khai mạc trong vòng tháng 4 tới, Ban Nhiếp, Điện Ánh sẽ tổ chức một cuộc Triển lãm Ánh rất lớn tại Saigon cho hết thảy nhiếp ảnh gia toàn quốc,

ĐIỀU LỆ

1.— Đề Tài: tùy ý. Nhưng nên lấy « Dân tộc, nhân dân, tiến hóa » làm tiêu chuẩn xây dựng.

2.— Kích Ánh: từ 24×24cm đến 30×40cm.

3.— Số ảnh gửi: mỗi người có thể gửi nhiều nhất là 6 (sáu) tác phẩm.

4.— Thời Hạn gửi ảnh: nhận từ hôm nay cho đến 6 giờ chiều ngày 10-4-55 (hạn cuối cùng).

5.— Địa Chỉ: Tác phẩm gửi đến ban: BÀNG BÁ LÂN, 8 đường Đại Tá Grimaud, Saigon.

6.— Lựa chọn: Ảnh gửi tới sẽ do ban Nhiếp Điện ảnh lựa chọn kỹ càng. Sẽ được trưng bày những tác phẩm nào đặc sắc về kỹ thuật, nghệ thuật và xây dựng lành mạnh theo như tiêu chuẩn đã nêu ở trên.

7.— Bằng kỷ niệm: Những nghệ sĩ có ảnh trưng bày sẽ được tặng bằng kỷ niệm.

8.— Giải thưởng: Có nhiều giải thưởng lớn bằng tiền do Đại Hội Văn nghệ tặng.

9.— Trình bày: Các bạn chỉ việc gửi ảnh mọi việc trình bày sẽ do ban tổ chức đảm nhận.

10.— Không nhận ảnh to màu và cao siêu.

Vì thời gian gấp rút, các bạn nhiếp ảnh khối phải ghi tên dự cuộc, mà chỉ việc gửi tác phẩm đến. Ban tổ chức sẽ giữ gìn cẩn thận những tác phẩm nhận được, nhưng không chịu trách nhiệm về sự hư hỏng hoặc mất mát có thể xảy ra bất ngờ.

Bạn nào cần hỏi gì thêm, xin viết thư về địa chỉ trên.

BAN NHIẾP, ĐIỆN ÁNH

trong Ủy Ban Xây Dựng
Đại Hội Nghị Văn Nghệ VN.



HÀ VIỆT PHƯƠNG

NHÂN BẢN MỚI

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

CỨU VỐT GIỐNG NÒI

(7)

Ý THỨC HỆ TOÀN DIỆN

SAU khi định tính cho Hệ Thống Tư Tưởng Việt, qua thời gian, và trước khi minh chứng mực độ và chi tiết của Ý Thức Hệ đó bằng mọi công trình xây dựng của Bàn tay, của Khối óc, Trái tim người Việt, thiết tưởng cần phải đặt ngay vị trí cho Ý Thức hệ ấy, ở trong không gian, thi rời mới hiểu rõ được xem Ý Thức Hệ, xây dựng trên cơ sở Án ÚC, đã phát triển ra sao trong cuộc trường kỳ sinh thành của những dân tộc — nhất là dân tộc nhược tiểu — còn tồn tại đến ngày nay.

Dựa vào thực tại vũ trụ, dựa vào thực trạng thế giới, và dựa vào thực tế xã hội Việt Nam, khách hàng quan phải công nhận rằng: hệ thống tư tưởng con người dân Việt xưa rày vẫn nhiễm tính chất tổng hợp, tức là tinh chất toàn diện.

Chứng cứ:

Về mặt địa lý, bán đảo chữ S giữ cái thế hoahn xung, hòn nứa, dừng vào cái thế giao nhau giữa hai khối Trung Hoa và Án Độ, rồi gần đây lại là cửa ngõ qua lại của hai lục địa cũ và mới.

Về mặt nhân chủng, giống người Việt là kết tinh cuộc dung hòa của hầu hết các lân múa cổ kim, từ lớp dân thái cổ Nè-gó-ri-tô, qua các lớp Anh-dô-nê-di, Pô-ly-nê-di, Mông cổ tới các lớp Tây phương.

Về mặt lịch sử, dân Việt đã thừa hưởng được kết quả của vô vàn cuộc thử thách về chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa do các lớp người trên kia thi thoả ở trên địa bàn nước Việt.

Bởi thế cho nên, muốn sống còn, người dân Việt bắt buộc phải thâm nhuần, tức là đồng hóa mọi nền văn minh đã tràn lan, cố kết trên xứ sở mình. Tất cả đều lắng đọng lại họp thành một lớp phù sa văn hóa thừa thãi tính chất hỗn hợp, hơn nữa thừa thãi tính chất tổng hợp, tinh chất toàn diện.

Bằng chứng:

1.— Người dân Việt thừa nhận tất cả những cái gì con người chưa biết

bằng Lý trí (dùng như nhận thức quan Tây Phương);

2.— Người dân Việt thừa nhận tất cả những cái gì con người chưa biết được bằng Lý trí; mà vũ trụ là vô tận vậy thi bao giờ con người cũng có những điều không thể biết được (như nhận thức quan Đông Phương).

3.— Song, vượt hẳn quan niệm «biết cái mình biết» (của Tây Phương), «biết cái mình không biết» (của Đông Phương), tức là «biết đầy» thử quan niệm nhị nguyên chất hép ấy không thỏa đáp được sự tìm hiểu của dân Việt, nên gần đây để cùi thè hóa nhận thức quan đa phương của mình

Người dân Việt thừa nhận tất cả những cái gì con người biết có thể xảy ra đồng thời cũng có thể không có thể xảy ra được (dùng như nhận thức quan biện chứng duy vật);

4.— Đã vậy, để vượt lên tối mức bao dung và mức hoài nghi cực độ về quan niệm nhận thức;

Người dân Việt thừa nhận tất cả những cái gì con người không thể nào biết được (dùng như nhận thức quan của phần hình nhí thương trong đạo Lão, đạo Gia, và của phái bất khả tri);

5.— Người dân Việt thừa nhận tất cả những cái gì con người biết được mà không thể nào giải thích được (dùng như nhận thức quan của phần hình nhí thương trong đạo Lão, đạo Khổ, và của phái bất thường);

6.— Người dân Việt thừa nhận tất cả những cái gì con người tuy biết được nhưng chưa chắc là biết hẳn (đây là đặc điểm biệt của một phản nhận thức quan Việt Nam).

Rút lại thì quan niệm nhận thức của người Việt đã dung nạp đầy đủ mấy phương pháp nhận thức sau đây, để tùy người, tùy lúc, tùy nơi mà áp dụng sao cho hợp với tinh thần độ lượng, chất lượng, chất lượng và tinh thần đổi mới:

Phương pháp nhận thức bằng:

- 1.) Luận-Lý;
- 2.) Tâm-Lý;
- 3.) Đạo-Lý;
- 4.) Biện-Lý (biện chứng);
- 5.) Siêu-Lý (siêu hình);
- 6.) Trực-Lý (trực giác).

Do đó mà tránh được nỗi thái độ xô bồ, ba phải, nguy biện và nhất là xa lánh thái độ biêt phái, chấp nè, phiến diện, xưa rày thường thấy loài người chém giết nhau vì nhiều « lý lẽ » — được gọi là Lý tưởng — nhiễm đậm màu sắc tương đối lệc lạc.

(Còn tiếp)



Bạn N.T. (Long xuyên) :

Một vĩ Hiệu Trưởng trưởng nở. Ở dưới sự điều khiển của Ông, có một nhóm « Nữ giáo viên » trẻ tuổi, ở bên cạnh nhau. Những cô ấy, thỉnh thoảng thử nấm, chúa nhặt, tiếp chuyện với vài bạn trai, đồng học đồng hương hoặc quen thân trước đây với mấy cô.

Vẫn dề xã giao giữa nam, nữ trong phạm vi lề giáo, nhả nhặn. Đề trao đổi tư tưởng hoặc kiến thức v.v... là chuyện thường có phải không ông?

Và nếu họ có dè cẩn hồn duyên chẳng nữa...? Nhưng họ đứng trên phương diện hợp lý và hợp pháp, không lá loi, thiết tưởng những bậc « phu huynh » đời nay còn không nên cảm? Thế mà trái lại, ông Hiệu Trưởng ấy đã vợ con, mà ông vẫn la cà hoài, như ngăn, như đón, như bức mình lầm. Lầm khi ông còn « biểu lộ », những thái độ và cử chỉ rất « ác cảm » đối với bất cứ ai là kẻ « vô phúc » đã ghê nhả những cô giáo này.

Thưa Ông :

Cử chỉ và thái độ ấy, phải chẳng là thái độ « lè nhẹ » của những nhà « mô phạm » ở thế kỷ thứ 16. Các « mòn sinh » phải bịt « khăn den » mặc « áo dài » khi đến trước cửa không sán trình?

Hoặc ông ta thích « thọc gậy bánh xe ». Đề rồi áp dụng chiến lược « qua niêm » trác ngoai từ tuan, may râu nhăn nhúi áo quần bánh bao?

Thắc mắc quá, xin ông giải đáp hộ.

TRÀ LỜI — Phải rồi, thời nào cũng vậy. « Trai khôn thì tìm vợ, mà gái ngoan thì biết chọn chồng ».

Vẫn dề luyến ái trong tuổi thành nhân không ai có quyền ngăn cản, nhưng nếu không vượt ngoài những « cung cách » gì mà người ta gọi là « nền nếp ».

Còn chuyện « cái nhà ông Đốc » này cũng bằng nhẳng nhì.

Hiệu trưởng tức là người chịu trách nhiệm điều khiển một trường học. Nhưng ông này lại muốn tích cực « hoạt động hơn nữa », để mong được cấp trên « ban khen », vì đã quá chu đáo, nên ông ta mới có « nhã ý » định

diễn khrien luôn cả đòi tự của các nhân viên, nhất là phái yếu.

Nhưng không được đâu, chẳng có quyền ban nỗi cho phép tống đốc nhà ta » lại cứ thích đám sám vào cuộc đời của người khác như vậy.

Sự biểu lộ ấy với « ai » như thế là ông Đốc này có bệnh : « ăn no » đực mõ » muốn thực hiện cầu của các cụ rằng :

Sóng bao nhiêu nước cũng vừa
Như ta đây (a) năm bấy vợ cũng chưa
hài lòng.

chứ không phải là đạo đức mõ phạm. Nếu đạo đức mõ phạm thì đâu có thói là cả như vậy nhỉ. Nhất là đã quá niên trạc ngọai từ tuần rồi.

Là ông Đốc chứ đến ông Trời vì mà bòn som làm hại phẩm giá của các cô thì các cô vẫn có quyền giáo dục ông ta như thường mạc dầu ông ta cũng khoác áo mõ phạm.

Có như thế thì mới có thể làm gương mà giáo dục con em chứ.

Bạn N.T.H. (Mimot) :

Thưa ông tôi có lõi yêu một người cùng làm chung một chỗ với tôi, chúng tôi yêu nhau đã lâu, vì tôi muốn cho việc kết quả của sự yêu đương chúng tôi khỏi phải bị hạn cho dõi bên, nên trong lúc bồng bột tôi có ra đến nhà nàng và có thura công việc của chúng tôi cho cha mẹ nàng biết vì sợ e sau nầy công việc đồ bẽ ra thi sẽ có tiếng không tốt cho chúng tôi.

Vì sự chiêu con nên cha mẹ nàng cũng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau, nhưng cháu ơi ! khi tôi sức nhớ lại thân tôi là kẻ trộm nồi, chỉ có một mình tạ lợ lạc nơi xứ người, không bả con, quyền thuộc chi cả, thì làm thế nào để tổ chức ra một cái lễ thành hôn long trọng được, thật là khó sô cho tôi, đừng làm trai mà không làm tròn bổn phận, tôi rất thắc mắc trên vấn đề này, nhờ ông giúp hộ.

Coi luận giờ tôi phải làm thế nào, hay là phải dành « rút lui » để cho một mình tôi chịu đòn khổ, cho người yêu của tôi bước sang con đường khác được đầy đủ hơn.

TRÀ LỜI.— Ô kia, sao lại « rút lui » như vậy. Như thế thì cả đôi bên cũng « đau khổ » chết! Mà thực ra thì lý do của bạn chẳng lấy thế làm bất mãn cơ mà. Trong thời lí loạn có mấy ai may mắn còn được gia đình nguyên vẹn đâu? Kế Nam người Bắc là lẽ thường. Vâ lại nếu các cụ nàng mà thương con, biết bạn sẽ là rè hiền tuong lai thi cần gì phải cầu nệ là phải có gia đình báu me nhà trai đến vẫn danh, chạm ngõ, ăn hỏi rồi đến cưới xin thì mới cho hợp lý.

Thôi buổi này xin các cụ cũng châm chép cho con cháu nhớ chứ nhỉ ?

Mà cõ nàng lấy chồng là lấy bạn chứ có phải lấy cả gia đình bạn đâu mà bạn lo.

Một mai kia yên hẳn, đâu con tay bồng tay giật trả về thăm quê cha đất tổ thì tha hồ mà biết họ đương lúc đó cũng không muộn mà.

Hai bạn tha thiết yêu nhau, là đã thành công được ù phản mõi rồi đó. Còn khô khán một chút xìn nữa là nhờ ở lượng cha mẹ nàng thương con mong cho con gái tìm được hạnh phúc là đầy đủ thôi.

Còn chuyện « cái nhà ông Đốc » này cũng bằng nhẳng nhì.

Hiệu trưởng tức là người chịu trách nhiệm điều khiển một trường học. Nhưng ông này lại muốn tích cực « hoạt động hơn nữa », để mong được cấp trên « ban khen », vì đã quá chu đáo, nên ông ta mới có « nhã ý » định

Lý Hoài Vinh

Hộp thư tòa soạn

Ông Lý Hữu Nghĩa (Phnom Penh) :

Cám ơn thiện chí. Sẽ kiểm cách gửi cho ông nếu tìm lại thấy con. Thân ái.

Bạn Thế Viên (Huế) :

Bạn sẽ vira lòng. Dứt khoát lập trường rõ ràng. Sẽ chuyển thư lại cho anh ấy, vì đã xa.

Bạn Phụng Sơn (Huế) :

Mong bạn hưởng ứng cho ; sâu đậm với cuộc điện hồn.

Bạn Ng. X. Lữ (Huế) :

Đang nghiên cứu. Cám ơn lòng tin cẩn ở bản báo.

Bạn Phạm duy Anh (Tân Định) :

Sao lại viết 2 mặt giấy? Bạn chưa thành công ở thế thơ tự do. Trở lại thơ luật xem Chờ sáng tác mới.

Bạn Tạ Ký Hương (Sài Gòn) :

Xin hứa và chiều ý bạn. Cũng « khát khie », nhưng ít. Sáng tác nhẹ, tin tưởng.

Bạn N.T.V. (Toulouse) :

Gửi cho những chuyện lú ở xứ người đều hoan nghênh cả. Mong đợi. Thân mến.

Em Minh Lượng (Huế) :

Đợi nhé. Sẽ đăng. Tiếp sốt ruột nghék không?

Thân mến.

Bạn Thương Thảo (Sài Gòn) :

Đã nhận được. Đang xem. Đa tạ.

Bạn Hoàng Giang (Châu đốc) :

Bạn quên đã viết lên 2 mặt giấy.

Bạn Hương Trang (Sài Gòn) :

Tâm sự... thật là buồn. Khả quan. Thành thật với mình đây chứ. Sẽ có dịp đăng. Chúc vui. Thân mến.

Em Trần Huỳnh Diệp (Sài Gòn) :

Đã nhận đủ. Yên tâm. Đang xem. Thân mến.

Cô C. Đoàn thiện Nữ (Sài Gòn) :

Cám ơn cô đã tặng ảnh để làm hình bia. Nhưng phải là ảnh to mới có thể làm bia kẽm đep được. Hoặc có gửi phim cho chúng tôi. Mong đợi.

Cô Hoa Huyền (Sài Gòn) :

Thích các em bé tíu là có thiện chí xây dựng đây. Rất hoan nghênh. Sẽ đăng. Mong đợi. Kính mến.

Cô Thu Nguyên :

« Vái sự thật »... nhận rồi. Đa tạ. Độ này ít viết thế?

Bạn Tạ Ký (Huế) :

H.V.P. M.D.K. và H.C. đã nhận được thư. Sẽ trả lời trên báo. Chờ tự tìm lối thoát đây Không khéo BẢN CHẤT và MỤC TIÊU lại mâu thuẫn nhau. HC. vắng mặt thời gian lâu.

Bạn Hà Thành Trân (Saigon) :

Xác định cái chết của chiến sĩ D.B.P. Bánh cho ai? Vì sao? Vì ai đã chử?

Bạn Thúy Hoài (Huế) :

Đã nhận đủ. Nếu khà quan xin chiều ý bạn.

Bạn Trường Đức Toàn (Sadec) :

Voi đấy. Sẽ có dịp đăng. Thân mến.

Bạn Ninh Sơn (Huế) :

Khả quan. Cảm động. Được loạt bài mới của bạn.

Bạn Viết Hiển (Huế) :

Thứ đến chậm quá. Bài vò đã lên khuôn rồi.

Mong thông cảm cho.

Bạn Nguyễn hàn Sinh (Sadec) :

Cám ơn lời quâm của bạn. Hứa sẽ làm rõ ràng các bạn. Thân mến.

Bạn Nguyễn Văn Bằng (Huế) :

Chịu thôi! gắng tập bài hoặc thi thao xem có kết quả không.

ĐỜI MỚI số 161



MẸ CON Chưa tắt một ngày vui

MẠCH SỐNG tuôn từ vú mẹ.

Ngoan ngoan bé bú no rồi
Thơ ngày đựng đầy khóc mắt
Mấy thương là mấy tao nỗi.

Mẹ ngồi cuộn tròn ấm yém
Chiểu chấn sườn ấm hơi người
Nói nồng không dàn mồ miệng
Đất trời là của con tôi.

Đôi mảnh tinh nghèo côt cút
Thương con chấn vải, áo sô.
Ôm con trong lòng tay nhỏ
Quê nghèo, có chút này thôi.

Nắng mưa vai sòn, chỉ dứt
Quanh năm buôn chín, bán mười.
Mắt dò chân non chập chững
Lo con, mẹ toát mồ hôi.

Đêm ngày cầu Trời khẩn Phật
Mong sao con mẹ ăn chơi...
Ngoan ngoan bé no, bé ngủ
Mẹ con vất vả... Hà ơi!

HOAN CA

III-55.

Năm tay về quê cũ

MÙA DÂN TỘC đau thương
về chắt núi

Lú chúng mình ai kẻ khóc riêng nào
Đã một thuở đăng cay màu lửa khói
Chín năm dài chưa cất đực với sầu

Đất đã nát lại càng thêm nghẹn đất

Trời thanh bình sao rủ lá cờ tang
Sông Hồng đỏ, bái Cà Mau u uất
Bốn phương ơi, dứt ruột giông da
vàng.

Thế kỷ khóc này quê hương rời bỏ
Đất Bắc quen rồi, dì dưỡng trời Nam
Đã ra đi có ai còn lệ dỗ
Giang sơn kia hẹn xoa vết diệu tàn

Sông Đồng Nai ngu ngơ sầu Hoàn kiếm
Nhận xa dàn, biên cách, núi non côi
Lũ mây trắng phết phờ hình vải liệm
Trời thê lương lạnh lêo nước còn trời.

TÌNH chúng ta đẹp lắm

Nắng mới bén hừng đông

Bàn chén qua mây dặm

Mắt khóc bao giờ không ?

Bụi đường hoen áo cũ

Nắng lửa bóng vàng tay

Nắng còn rơi lối ngõ

Cánh âm thầm, chêt lặng nhăng

ngàn đầu

Mùa lửa đỏ vương mờ nương cat

trắng !

Lòng đắt quặn nhũng bàn chân triều

nặng

Gieo cẩm hồn từ phương Bắc xa xôi !

Gió may chớm kiếp đơn côi

Về Nam nhớ Bắc, oán đời cách chia !

*

Em mơ về phương Bắc !

Với sóng sông Hồng trầm ca reo rắt,

Với Nam Quan vời với niềm thương !

Với rừng thiêng Yên Bái mờ sương,

Cao-Bắc-Lạng rộn ràng trong mồ sờm.

Và Em ơi...

Bên kia phương Bắc

Em mơ Hà nội xinh tươi ?

Tà áo mầu tung nắng chơi vơi... ?

Hò Làng Bạc sảnh vàng say gió thời !

Những đêm trăng, những mầu hoa

phai phói

Hồ Guom quyến rũ sương chiều... .

Nhưng em ơi ! Từ độ lửa hồng thiêu

Hà nội đỏ, dỗ mâu chiều gay gắt

Tà áo mầu đầu con bay phô phát !

Nước hồ cũng sầm bùn tanh

Dâm gói chân lạc lõng, mải dẫu xanh

Vui vội vã tháng ngày trong « điệu

nhảy »..

*

Thôi buồn mà chí em ?

Rồi anh về phương Bắc...

Súng cầm tay, bàn tay rắn chắc

Bước đường về họa hướng lối anh đi



V
(Đọc: Đời Mới số 157)

THẾ LÀ « quẳng va li » của tôi vào... thùng xe, họ bắt cóc tôi dẫn thẳng ngay đến một tiệm giày... lạnh, tận tit cùi tấp dảng cuối xóm St Germain des Prés, vốn là nơi tụ tập của văn võ bá quan dù mặt, dù giống nói, dù mầu da các quái kiệt vân nghệ Đô Thành Ánh Sáng...

Ngoài trời tuyết rơi tơi bời. Trong phòng ngọt ngào hơi khói thuốc từ chiêng, hơi rượu mạnh chin góc trời, hơi thở mười phuơng đất... đóng lại trong nụ cười, khoé mắt của toàn những con người đã hoặc đang hoặc sắp « sáng chế ra tâm hồn » của toàn thể nhân loại Đông và Tây, kim và cồ...

Tôi say sưa trong bầu không khí ngày ngất hương vị của anh hoa thế giới cao siêu.

Tôi băng hoang giữa lúc tiếngрон ào ngưng lại một giây, giữa lúc mọi người nghzeń cõi ngõ về phía cửa hầm, dảng lối ra vào.

— Kia ! lại... anh ta...

Tôi chὸm lên choáng váng...

Duy Hương và Ngô đồng Thanh suýt soa :

— « Lủy » đấy !... Và con lủy đấy... Con bé múa... phải biết là...

À, lại thêm một em nhỏ chừng bốn năm tuổi đi theo sau anh ta, chừng đẽ thay tấm hình anh ta thu lại thành khõi nhõi chăng : nó giống anh ta như đúc khuôn, mặt, mũi, tai, miệng và nụ cười... xa váng !

Anh ta dắt con lồng lẵng đi về phía cuối phòng, tức là về phía ba đưa chúng tôi, mắt vẫn xa váng... như thường...

Anh tiến... dắt con lồng lẵng tiến cho tận đến sát bàn ba đưa chúng tôi thi, trước nỗi ngạc nhiên vừa lên tới tột độ của tôi, anh thản nhiên — cắp

VIẾT LÊN KHÔNG TRUNG
(BÌ KỊCH LIÊN HỒI)
của Hoài-Nam-Hoài gửi Phong Trần Tiếu

MỘT ĐÊM VỚI MẠNH LỆ QUÂN

mắt vẫn cứ là xa váng — thản nhiên anh nghiêm minh chào bọn tôi, rồi dơ tay bắt tay tôi — vẫn không lắc — và nói... trong rằng :

— Trái đất tròn, anh Hoài nhỉ ?
Thôi, thế là đích anh ta rồi !

Tôi diếng người đi, nhắm lúc anh cùi xuống bảo đưa bé câu gì đó, rồi thấy nó nhỏ nhẹ cất giọng Tàu lên, chắc là đẽ chào chúng tôi.

Rồi anh giới thiệu :

— Châu Ly Sang Ly... cháu tôi...

Và ngo quanh căn phòng đẽ đáp lời hoan hô nồng nhiệt của mọi người, anh lại nghiêm minh (lẽ phép Phủ Tang đây) khẽ nói với tôi :

— Xin cho chúng tôi làm nhiệm vụ... Hồi vỗ tay rất rạt vừa dứt thì anh

bồng Ly Sang Ly khẽ đặt đứng lên bàn chúng tôi, xong anh nương nhẹ rút từ túi áo trong ra một ống tiêu...

Đề Ly Sang Ly cất cao giọng...

Đề anh cất cao ống tiêu...

Thôi miên và thu hút hết cả hồn phách của... khách năm châu.

Thời gian dừng lại trên cặp môi mùng quản của đưa bé.

Không gian dừng lại trên mười ngón tay « cung thắp bút » của « đồng chí cán bộ Thông Tin Truyền địa phuơng » năm xưa...

★

— Phải đấy ! Hoài cứ gọi chúng tôi là đ. c. cho bọn mình sống lại những giây phút huy hoàng nhất trong đời chúng mình, có phải không, Hoài ? Thực vậy, cả một dân tộc bùng bừng thíc hinh, làm nỗi những việc ngàn thu chưa mấy ai làm nỗi, tình toan những chuyện dục nức quấy trời... Đẹp ! Đẹp thật ! Đẹp vô cùng ! Em đồng ý, chứ em ?

Quay lại phía đி váng, anh ta hỏi... chị ta...

Vàng, chị ta đấy ! Mạnh Lệ Quân đấy !

Nhưng, thương hời là thương ! Mạnh Lệ Quân hôm nay chỉ còn là

hình bóng nhau nát của Mạnh Lệ Quân thuở no ; họa chặng còn nhận nổi ra nàng là ở hai con mắt lá rám ấm mượt, ở hai bàn tay « trời nặn » kia thôi !

Quý xuống chân đி váng, anh ta ủ lấy hai bàn tay ngà ngọc ấy, rồi như gan hỏi, như van lợn :

— Em sẽ qua khỏi ! Nhất định là Em sẽ qua khỏi, phải không em ?

Cặp mắt lá rám bừng sáng, cặp má bông trong ửng hồng dã thay lời nói trả lời... người ngời yêu ?

Sung sướng, anh quay lại phía tôi phản bua :

— Vì say mê « cái Đẹp ấy » nên đấy ! anh xem, chúng tôi... chúng ta đã là nạn nhân của... « chúng »...

Đưa mắt dò hỏi ý... nàng, thấy nàng hai mắt rung rung, đôi môi rung rung, anh với đứng phát giật, cầm tay tôi kéo xuống đền :

— Anh ngồi đây với... Đề tôi di lấy ống tiêm...

Rồi anh chạy sang phòng bên.

Trong giây phút dài bằng một thế kỷ, tôi đã được chứng kiến một vụ « dựng lại tấn Tổ Khô » năm nào ?

Này ! Chị ấy mím môi, nghiêm răng, trợn mắt, ngồi nhambiên, chồ vào chồ trống không, rít ròng, hồn hồn :

— Mày đã đem vợ mày, là tao đây nay ! gán cho bẽ lũ phản động... Rồi, con tao đây... con Ly Sang Ly này ! nó có phải là con của... Đảng đâu ?... nó là con của tên phản động là mày... thế mà tại sao mày lại còn già họng cứ đõ riết cho tao là tư tình với đồng chí rồi để ra nó !... Thưa các đ. c. ! thưa toàn thề đồng bào ! tôi xin tố cáo người này, trước đây là chúng tôi... bây giờ là tội nhân của chúng ta... là Việt gian... phản quốc...

Rồi chị niu chặt lấy vai tôi, chị run lầy l MILF, chị lùi lùi. « Cứu... cứu... tôi với... Có ai... có ai cứu tôi ? » xong mặt tái nhợt, hai mắt nhảm

ĐỜI MỚI số 161

nghiền, phèu phao trong hơi thở chị ú ú : « Minh... minh... thương... em... ».

Chị lịm đi trên tay tôi cho đến lúc anh hót hải chạy sang chich một mũi thuốc trần kinh xong, người chị mới mềm lại.

Ấu yém như trước đây một giờ anh đã bế Ly Sang Ly từ xe của Duy Hương lên phòng ngủ, lúc này anh nâng niu bồng chị đặt gọn vào góc giường lớn, chèn chăn bèn sờn cần thận như bà mẹ chăm sóc con nhỏ vậy rồi lảng lặng anh khoác tay tôi sang phòng hút thuốc.

Dưới lát ánh sáng mờ mờ chiếu tỏa từ muôn ngàn ngọn đèn của thành phố Ba Lê hắt lên căn phòng nhỏ nhắn, đối diện với cả cái mung lung của đêm trường nơi đất khách anh đã kè lại cho tôi nghe.

Xem « Trả lời » ở cuối trương.

SỰ TÍCH CỦA HAI NGƯỜI

Kèo rằng :

« Cái đêm hôm ấy ấy mà. Được gặp Nàng tôi mới nhận ra rằng hai đứa tôi cùng chung một hoàn cảnh : chắc Hoài chẳng lì gì là tôi đã thoát ly thành phần quý tộc đẽ lao minh vào Cách Mạng của những năm cao trào 1929-30. Thi Nàng cũng vậy, vì kém tuổi tôi nên gặp ngày Tổng khởi Nghĩa Nàng mới có dịp rời bỏ tất cả — bỗn nghiệp, bỗn gia đình, nhất là bỗn nỗi mẹ già góa bụa đã là một chuyện phi thường rồi, thế mà đằng này nàng lại còn có can đảm bỏ đến cả xu hướng bầm sinh của mình là khiếu ca hát Cải cách đẽ xung phong làm « đào thương » trong các gánh Cải lương hòng đem tài trí và đạo đức Cách Mạng của mình cải thiện lại một nghề đang được nhân dân tra chuộng...

« Thị cái đêm hôm ấy, được Đoàn Thể cùi ra phụ trách công tác Kiểm Tra cuộc đấu kịch — chắc Hoài chưa rõ là, Trung ương cốt đẽ cho tôi có dịp phá tan ý định lập Liên Đoàn của Hoài chủ trương hồi đó đấy nhỉ ? —, tôi vừa mới gặp Nàng, thảo luận gắt gao về quan niệm sân khấu thì tôi thấy ngay là Hoài cũng như Nàng đều chung quan niệm với nhau, nghĩa là đều có lý. Nhưng chỉ thị của Đảng vẫn cứ là chỉ thị, nên ngay hôm sau tôi phải mời Nàng cùng tôi lên gặp Khu ủy đẽ giải thích.

(còn tiếp)

TÌM NGƯỜI NHÀ

Bắc cả Khối, các cô Hiền, Khuê, Nhâm, và chú Bình đã di cư vào Nam, hiện ở đâu cho biết tin.

T.S. ĐOÀN KHÁNH TƯỞNG
K.B.C. 4627, Đại Đội tám

ĐỜI MỚI số 161

CHỦ NHẬT Giải Trí

TOÁN ĐỖ VUI

Ông Ba có một chiếc ô tò nhà muốn chở gia đình đi Cáp, nhưng gia đình đông quá, nếu mà ngồi mỗi người 1 ghế thì năm người không có chỗ ngồi. Nếu cứ hai người ngồi một ghế thì thừa hai ghế. Vậy đố các bạn biết chiếc xe đó có bao nhiêu chỗ ngồi và gia đình đó có bao nhiêu người.

Xem « Trả lời » ở cuối trương.

có ăn, áo không có mặc, thi anh sẽ giúp ngời ấy bằng cách nào ?

Phụng (con nhà giàu). — Thưa thầy, con sẽ kêu người ấy về nhà con để con cho...

Thầy giáo (cướp lời). — Tốt, anh còn nhỏ mà đã biết thương người. Nói nốt đi.

Phong (sung sướng). — Cho ngời ấy vay tiền và yêu cầu má con lấy lãi ba mươi phân thôi.

THẬT THẬ

Em — Em đố chị biết em đang nắm gi trong tay ?

Chị — Nếu chị đoán đúng thi em cho chị cái gì nào ?

Em — Em sẽ cho chị đồng bạc trong nắm tay.

CHẠM TRÁN..

A lúu tàu nói với B :

— Chị tao vừa ra khỏi ngõ thì chạm trán ngay phải một tên Tây đen cao lênh khênh, thật là xùi quậy quá.

B vặn lại A :

— Chị mày thấp thế thi chạm trán với tên Tây đen sao được ? Chắc chị mày hải bắc ghế đứng lên.

LÝ SỰ CÙN

Quan tòa hỏi tội nhân

— Tại sao anh ăn cắp ba ngàn đồng của ông X.

— Thưa tại tôi cần cho A mượn ba ngàn đồng đẽ anh ấy trả anh B.

— Anh làm như thế thi có ích gì cho anh đâu.

— Dạ anh B là tôi. Vậy thi có ích lắm chứ.

ĐÁP BÀI TOÁN VUI

Chiếc xe ấy có chín chỗ ngồi và gia đình ông Ba : 14 người



Thầy dậy khoa hùng biện nói với học trò :

— Mỗi khi anh chấm dứt cuộc diễn thuyết thi chào thính giả một cái rất lễ phép và nhón gót đì vào.

— Thưa thầy tại sao lại phải di nhón gót.

— Di nhón gót đẽ cho thính giả khỏi thức giấc.

GIÚP NGƯỜI

Thầy giáo. — Anh Phụng, nếu anh gặp một người thật nghèo, cơm không

Các bạn khéo tay bắt chước thi sẽ được một con vịt ở trên tường

TIN VÀO CÁC KHẨU

* Có tin rằng quyền tiểu thuyết dài của Lê văn Trương đương in là *Anna Hồi*. *Anna Hồi* do tác giả xuất bản lây.

* Phạm định Bách vừa cho phát hành *Chưa đóng ở Huế*. *Chưa đóng* là một tập thơ tranh đấu thì phải. Thế nào, sao không cho anh em ở Saigon đọc với?

* Phong Sơn cho in *Gánh dắt dấp nền*, một tập thơ theo tác giả xây dựng và lành mạnh lắm. Anh em chờ đấy.

* Nguyễn Khanh Toản, Bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo dục của Việt Cộng vừa cho xuất bản *Một quan niệm về Văn học sử*. Quan niệm của người Cộng sản đậm đà tam về Văn học sử sao lại mòng teo, có bốn mươi trang thôi.

* Linh Giang đang sửa soạn cho ra *Kiếp này thôi đã lỡ*. Nghe cái tên có vẻ ái tình lắm không biết nội dung nó thế nào. Theo tác giả thì « tranh đấu » cơ đáy. Xin chờ.

* Bác sĩ Dương Tấn Tươi đang cho nhà xuất bản Phạm văn Tươi ấn hành cuốn *Triết học Freud*. Phong trào tìm hiểu triết học dạo này đang lên cao. Sách của bác sĩ Tươi ra hẳn kiej thôi.

* Hợp Minh mới viết xong một cuốn tiểu thuyết dài « tình cảm » pha chất « tranh đấu ». Thế nào tiểu thuyết dài tình cảm đấu tranh lành mạnh bao giờ xuất bản hở « bồ » ?

* Phong trào vận động Văn hóa vừa được bồi sung thêm nhà văn hóa Nguyễn Đăng Thục. Thêm người hân phong trào xúc tiến công việc mạnh.

* Tuần Giang đang sửa soạn cho ra *Quật Khởi*, tập thơ thứ hai sau Hương Lòng. Theo tác giả, Quật Khởi sẽ hoàn toàn là một tập thơ lành mạnh.

* Nghe đâu sau Bàng bá Lân diễn thuyết về văn đề Nghiệp ảnh sẽ đến Nguyễn Phú diễn thuyết về văn đề Văn hóa. Phong trào diễn thuyết dạo này lên mạnh nhỉ.

* Phạm Văn Sơn hiện có trong tay một bộ sưu Việt Nam viết theo quan niệm mới của anh. Nghe đâu có một đạo Phạm Văn Tươi định xuất bản nhưng vì đất nước bị chia hai lại thôi.

* Tôi kêu Ngân và Thanh Nam đ

về Saigon. Thế nào, nước sông Hương vẫn lung lò chảy ra biển, và Huế vẫn bình lặng chứ?

* Những chuyện tình Việt Bắc đã xuống khuôn. Bao giờ tác phẩm này của Thé Phong được nhà xuất bản Người Bồn Phương cho phát hành.

* Phim *Tô thị vọng phu* của Phạm Ngọc Chất thu thanh xong rồi. Có lẽ chỉ vài tuần nữa thì đóng bao thủ đô và giới văn nghệ sĩ được nhìn lại những thắng cảnh miền Bắc ở phim này.

* Khảo về tiểu thuyết, một quyển sách khảo luận giá trị của Vũ Bằng đang được ấn hành.

* Nghe đâu sau mấy tháng ra Hà Nội chung sống với Việt Cộng, Hoài Anh Đào thị Hoành đã trở về Sài Gòn. lần này hẳn lập trường vững rồi chứ, chí Hoài Anh?

* Mai Anh, tác giả *Phũ Phảng* đã từ giã Việt Cộng rời Hà Nội vào Nam sau khi chung sống với Việt Cộng mấy tháng. Rời Hà Nội ra đi, anh có những cảm tưởng gì viết đi chừ?

* Phạm Duy về tái nước nhà vào ngày 26-3-1955. Nghe đâu về nước anh sẽ góp phần vào việc xúc tiến thành lập một sân khấu mới.

* Song song với chính quyền có một nhóm Văn nghệ đang rục rịch mở Đại hội văn nghệ. Vui nhỉ, nhưng phân tán lực lượng e bất lợi chăng?

* Hà Di vừa viết xong một chuyện phim (theo lời tác giả thì xã hội và lành mạnh lắm.) Hà di sẽ tham chính quay và dàn cảnh.

* Theo một nguồn tin chính thức thì Huyền Quang, nguyên chủ bút báo Nói Thật biến tập viên nhật báo *Tia Sáng*, xã thuyết gia Thời Mới vừa vào Nam tìm tự do.

* Sau mùa chuyện hướng, tối thứ 7 19-3 vừa qua đoàn sinh viên Đại học di cư đã tổ chức 1 cuộc họp mặt thân mật giữa các sinh viên Bắc Trung Nam để mò mùa Thông Cám.

2 vấn đề được đưa ra là:
— liên lạc Bắc Nam
— và bồi phận người sinh viên trước hiện tình thời đại.

VIỆT TÂN



Gửi hai tác giả « Bé Lu » và
« Tình Yêu Rộng Lớn »
T.K.H.

THÊNH thang đường xuôi, lối

ngược

Ngô ngàng một chuyến sang sông.
Phận nhỏ ôm ghì thế sự
Không thương mà chẳng mơ mòng.
Xanh, đỏ chập chờn hoa bướm
Bướm hoa chẳng đợi, đằng trông.

Dụng cờ hào hoa ngược gitó
A ha! lá lím sắc hồng.

Lạy Chúa, trăm nghìn vung dat
Con nguyên tinh bến theo giòng.
Con xin Thánh Thần tám hướng
Trò đời đâu lé Sắc Khồng,

Lộc non mùa tươi cát nở
Hoa thơm mùa mới cát hồng,
Bé quê mùa xuân cát hát

Liệm rồi : tháng giá mùa đông,
Ra đi lè nào lạc hướng
Lê nào một chuyến về không!
Hai mươi xuân tròn nhẹ quá

Say mê lím múa pháp phồng.
Hội Đất Trời vui chan chúa
Mẹ đời còn nhớ con không?
Trục chuyện âm dương biến hóa

Bà con gánh gánh, gồng gồng.
Hạnh phúc qui chiều một hướng
Không Tây mà cúng không Đông.
Ü nhì sòng đời nghiêm ngửa

Trắng đèn lầm lẩn không cùng.
Gát lúa, trai tơ ngây ngất
Đàn ràng : trời ở không cần.
Buồn vui ngô đời tám hướng

Yêu nhau nào phải vợ chồng
Thương nhau đầu râu tóc bạc
Tin nhau dù cách bao sông.
Hẹn hò cây đa bến cũ

Chờ nhau nhắc chuyện ấm nồng.

TẬ KÝ HƯƠNG

THO ★ THO ★ THO ★

ĐỜI MỚI số 161

Đặc khía CÁC BÁO NGOẠI QUỐC

Nhà tù ở Thụy Sĩ

Một kỳ giả tiếng tăm ở Thụy Sĩ đã vạc ra những sự tiêu phi của chính phủ đối với việc giam cầm và làm tội các phạm nhân.

Để giam giữ và trừng phạt các phạm nhân, chính phủ cần phải tổ chức những cơ quan cảnh sát, tòa án, nhà tù v... v... Tính tổng cộng mỗi tháng chính phủ tốn tới 1000 quan tiền Thụy Sĩ (8.500 đồng bạc Đông dương) cho mỗi tội nhân. Với sự hao phí như thế này, những tội nhân phạm tội ăn cắp, ăn cướp, tống tiền, lường dỗ quả là quá đắt,

Ký giả tự hỏi : Sao không cho tội nhơn ở trong khách sạn hạng nhỉ, chỉ tốn chừng 120 đồng bạc mỗi ngày và sẽ tiết kiệm cho ngân sách được 4000 mỗi tháng về mỗi tên tù.

Viên đao phủ và kẻ thừa kế

Trong một xứ thuộc Trung Hoa có một tội nhân bị án tử hình. Trước khi bị xử tử, hắn tìm đến phòng ngủ viên đao phủ và nói với anh ta :

— Tôi có một vé số trúng nứa triệu đô la. Tôi không có gia đình. Vậy

NU CÙỜI QUỐC TẾ



Một cuộc nhở rảng rất vất vã của Lang băm

ĐỜI MỚI số 161

Anh là 52 sào của mảnh Pháp).

Ông có cái sáng kiến : di bộ kháp vùng quê, vào thăm các đại diện chủ, dùng lời êm dịu thuyết phục họ hãy bớt một phần đất cho bần nông ; như vậy sẽ tránh được họa Cộng sản lan tràn vào ruộng rẫy.

Ông đã phát không 16.000 mẫu Anh cho 13.500 gia đình. Ông tính phải xin được đủ 5 triệu mẫu để cung cấp cho 49 triệu bần nông Án độ. Ông đang nuôi một hy vọng tràn trề cho một lớp quần chúng bao nhiêu thế kỷ nay bị diền chủ áp bức, bóc lột.

(United Press)

Báo xuất bản 30 trương lớn

Khi bộ ngoại giao Mỹ công bố bồn tường thuật về Hội nghị Yalta, các báo được bộ ấy phát cho hai cuốn dày tới trên 300 trương và chứa đựng nửa triệu chữ. Nếu dăng lần lần thì mất cả tháng và nếu ngồi đọc để trích ra những đoạn quan trọng cũng tốn cả tuần.

Riêng tờ báo « New York Tribune » động viên thợ làm một số báo dày 30 trương lớn, khổ báo hàng ngày, để dăng đủ nguyên bồn.

Không những thế, tòa soạn còn tìm hình ảnh cũ về Hội nghị Yalta và tiêu sử các yếu nhơn đã phó hội, dăng dày đủ lên bão. Nhờ vậy mà liền hôm sau, độc giả có số báo đồ sộ mà chỉ phải mua bằng giá thường ngày.

Võ địch ái tình

Một thương nghị sĩ Ý vừa phải can thiệp ở nghị trường ; ông lớn tiếng : « Cuốn phim *Những mạo hiểm của Casanova* thương tồn đến thuần phong mỹ tục, ta phải cấm em cháu đi coi » Chánh phủ Ý liền cấm phim ấy.

(Noir et Blanc)

Thuốc lá và ung thư

Bác sĩ John Heller cho biết rằng những người nghiện thuốc lá dễ bị ung thư phổi hơn là những người không hút thuốc lá.

(Science et vie)

Đi xin đất phát cho bần nông.

Ông Bhave, môn đệ của Gandhi vừa thâu được một kết quả tốt đẹp : ông xin được 3 triệu mẫu Anh đất ruộng của các diền chủ để phát cho nông dân nghèo (mỗi mẫu

(Paris Presse)

Phòng hun nhau

Tại phi trường Mexico vừa lập ra một phòng gọi là phòng hun nhau. Tại đây các cặp vợ chồng trẻ hay chưa cưới, lúc đi tiễn nhau, kẻ ở người đi, được phép vào đây hun nhau mà khỏi bị công chúng thấy.

(Noir et Blanc, Paris)



BÀI LUẬN QUỐC VĂN HAY NHÚT LỚP

BÀI SỐ 14

Của Nguyễn thị Ngọc Anh, Đệ thất
Trung học hiệu Phàt Ân Mỹ tho.
Lời phê bình của giáo sư :
Nhiều tiền bộ. Vài ý hay, văn từ tự
nhiên. Số điểm : 15 trên 20.

ĐẦU BÀI

Giải thích và áp dụng câu :
« Gần mực thi đèn,
Gần đèn thi sáng »
vào hoàn cảnh học sinh.

BÀI LÀM

Con người cũng như mọi sinh vật
hay bắt chước và thích sờ dòi nhứt.
Hay nói một cách khác, con người dễ
bị hoàn cảnh chi phối. Gần kề tối
muốn trở nên tánh hiền, gần kề xấu,
lại trở thành người « bắt lường »

Đè xác nhận luật ảnh hưởng khát
khe ấy, phương ngôn ta có câu :

« Gần mực thi đèn, gần đèn thi sáng »

Vì câu ấy nghĩa gì? Giá trị tương
đối của nó như thế nào mà người đời
không xao lảng? Ta có thể rút bài
học nào từ trong câu ấy? Thiết tưởng
ta cần nghiên cứu cho rõ hẫu rứt
một kinh nghiệm để áp dụng vào
hoàn cảnh học sinh.

Mực có màu đèn.

Đèn có ánh sáng.

Đó là hai vật cần cho đời sống mà
thôi. Vậy dáng lẽ nó phải chịu ảnh
hưởng của ta, sao lại ta chịu ảnh
hưởng của nó.

Bình tâm mà xét, ta sẽ thấy: khi
viết nếu ta vỗ ý, mực giày cùng tay,
lan cùng quần áo. Có phải đó là gần
mực nên đèn chẳng?

Trái lại nếu ta ngồi dưới ánh đèn
ta sẽ được sáng, sự sáng ấy tỏa khắp
gian phòng và làm cho ta thấy dễ
chịu. Nếu ta ngồi xa hơn thì ánh
sáng lu mờ xa hơn nữa thì bị chìm
trong bóng tối. Đó có phải là gần
đèn nên sáng chẳng?

Ta thử ngồi trong phòng tối hăng
giờ, ta sẽ thấy nó khó chịu như thế
nào chứ?



NG. THỊ NGỌC ANH

Xuyên qua những nhận xét trên ta
thấy rằng: gần người tốt, con người
thích hoạt động theo lẽ phải, chung
với kẻ « trộm đạo » con người không
còn phân biệt phải trái gì cả.

« Gần mực thi
đèn » Thật vậy!
Nếu ta gần
những người
thất học,—nói
xin lỗi,—thì
mấy khi ta
được học thêm
đều nầy chuyên
nó. Ai sẽ lấy
ánh sáng để soi
sáng trí óc ngu
tối của ta?

Ngược lại nếu ta gần những người
hữu học, gần ánh sáng thì ta sẽ có biết
bao nhiêu dịp để học hỏi họ. Có một
việc ta không hiểu ư? Người hữu học
có thể giải rõ cho ta hiểu.

Ảnh hưởng của những người chung
quanh ta lại càng rõ rệt hơn trên
phương diện tánh tình. Ta gần những
người « thô lỗ », « cộc cằn », « hung
tợn » thì sớm muộn gì ta cũng thâm
niết tánh tình của họ.

Ngược lại, xã hội mà ta sống gồm
có những người tao nhã, ôn hòa, đạo
đức, thi những cử chỉ của họ, lời nói
hành động của họ hoặc cách xử thế
của họ thế nào cũng ảnh hưởng tốt
đến tâm hồn ta.

Tóm lại con người dù muốn dù
không cũng phải chịu ảnh hưởng mặt
thiết với thế giới bên ngoài. Ta có
thể nêu tinh tinh của những người
ta giao thiệp vì bản năng hay bắt
chước của con người cũng có, vì vô ý
thì cũng có và có khi cũng vì thiếu
nghị lực hay vì lânh hiếu kỳ; một việc
ban đầu có thể làm cho ta trái
tai gai mắt, nhưng dần dần với thói
quen có thể không còn làm cho ta
khó chịu nữa và sau rốt ta vẫn có
thể hành động như những người
chung quanh ta mà ta không còn thấy
ai ngại nữa. Tóm lại luật ảnh hưởng
là một luật rất khắt khe không chừa

bỏ một ai cả. Trong đời biết bao nhiêu
người, hưu danh muôn thuở hay bia
miệng thê gian cũng vì một chút hoàn
cảnh bên ngoài. Nếu mẹ ông Mạnh
Tử đã không ba lần đổi nhà để tìm
cho con một hoàn cảnh tốt thi chưa
hẳn ngày nay nhân loại được thưởng
thức, hấp thụ những tư tưởng cao
siêu của người đời. Phương Tây có câu:
« Anh hãy nói với tôi anh chơi
với ai, tôi sẽ nói với anh: anh thuộc
hang người nào ». Và luôn ta phải
nắm lòng câu: « Lỗi bước khó gượng
chân » để thực hành câu ấy.



Vậy ngay bây giờ cũng như sau này,
ta là học sinh, ta sẽ cố gắng thực
hành câu trên đây, nghĩa là ta phải
« chọn bạn mà chơi » làm sao cho đức
hạnh ta dùng thương lớn mà trái lại
có thể san bằng những lỗ trống.

NHẮN TIN

Tờ số này (161) báo Đời Mới gửi
tặng các bạn sau này mà bài đã đăng
trong tháng 2 và 3 d.l:

Vũ Hữu Dung (Phan rang) Cao thị
Ngọc Ân (Sàiゴ̄n) Phạm Văn Thành
(Bắc liêu) Phan Như Tuyết (Sàiゴ̄n)
Ng. V. Bây (Sàiゴ̄n) Đinh Văn Cường
(Chợ quán) Nguyễn thị Mỹ Nhụng
(Mỹ tho). Thủ Hiên.

Đã nhận được bài của các trò :
Phạm thị Xuân, Thanh Tuyền, Trần
Phú Túc, Dương Thanh Long, Ng.
ngọc Thạch.

Bạn Hoàng Tâm (Chợ lợn).— Không
gởi hình cũng được. Có thể gửi nhiều
bài.

Bạn Đỗ Lâm Tông (Bắc liêu).— Không
cần phiếu dự thi như các báo
khác thường bắt buộc. Như vậy để
trò nào cũng có thể dự, miễn là bài
đã gửi được điểm nhiều nhất lớp.

Lương y Việt Nam

Trên 30 năm kinh nghiệm chuyên trị
bệnh ho, Người lớn ho lao, ho huyết, ho
phong, ho thai và sẩn hậu, trẻ em ho
ban, ho gió, ho gà rất dai dài.

Trị bệnh có bão dầm, xem mạch cho
thuốc liền.

Phòng xem mạch tại số 5 ngang chợ
Thái Bình Saigon.

Chú ý: Bệnh ở xa không tiện đến
phòng mạch cứ gửi thư xin toa, cần kẽ
rõ chứng bệnh, và địa chỉ, nhớ gởi cờ
đè trả lời.

Thơ đề g y sanh
NGUYỄN MINH TRÚ

Số 5 – Ngang chợ Thái Bình – Saigon

CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC 1954

TẠI SAO CÓ BAN HƯỚNG NGHỆ?

d') Một điều cần giải rõ là, các em
học ở Ban Hướng nghệ bức tiêu học
bồ túc, không có nghĩa là bỏ hẳn các
môn học khác. Vì ở phần căn bản,
vào lúc sớm mai, các em cũng học
những môn về
văn chương: như
Chánh tả, Văn
phẩm Luận văn,

hoc, Thủ hỏi với mảnh văn bằng
tiêu-học, các em làm nghề gì có thể
nuôi sống? Thủ ký ư? Giáo viên ư?
Không, vì số chỗ dành cho thi ít,
mà số người xin thi quá nhiều. Vâ
lại còn cần có văn
bằng Cao tiêu mới
có hy vọng chen
chân vào chỗ

* của HIỀN SINH *

Tập đọc, Học thuộc lòng, Ngữ vựng,
Toán, Sử ký và Địa dư. Rồi vào những
buổi chiều các em học;

- 1.— Vẽ hình học
- 2.— Quan sát dụng cụ.
- 3.— Thường thức về nghề (chǎn
nuôi, trồng trọt, chài lưới, công nghệ,
thương mãi).
- 4.— Toán và kế toán thực hành.
- 5.— Công nghệ thực hành.
- Nếu các em là nữ sinh thì các em
được học :
- 3.— Gia chánh.
- 4.— Nữ công.
- 5.— Dưỡng nhi.

Những môn học này làm cho học
sinh có cái quan niệm về nghề nghiệp
và đồng thời làm phát triển khả năng
nghề nghiệp của chúng. Sau khi học
xong Ban Hướng nghệ bức tiêu học bồ
túc, các em có thể tiếp tục học lên
bắc Trung học ở các trường nghề :
Mỹ nghệ thực hành (Saigon) Trường
vẽ (Gia Định) trường Canh Nông (Bến
cát), trường điêu khắc (Thủ dầu
một...) Nơi đây các em trau giồi thêm
nghề minh. Ngoài ra nếu còn đủ khả
năng, các em sẽ hoàn bị nghề minh
ở các trường cao đẳng mỹ thuật, cao
đẳng kỹ nghệ.

Có như thế, nước V.N. trong thời
kỷ kiến thiết và độc lập mới có đủ
những bàn tay xây dựng, để tránh sự
lệ thuộc kinh tế ngoại quốc. Có như
thế mới không thừa nhơn viễn văn
phòng (thầy ký, thầy thông, thầy giáo)
mà thiểu thợ, thiểu kỹ sư, thiểu thu
y sĩ, thiểu những chuyên môn cần sụ
viên: những đơn vị bảo tồn và thạnh
vượng của nền kinh tế nước nhà.

(Xem tiếp trang 49)

CHƯƠNG TRÌNH giáo dục là
phản ánh của một nền chính trị.
Dưới thời thực dân, chương trình
có tính cách nhồi sọ, lấy tiếng của
nước thống trị làm chuyên ngữ, ca
tụng nền văn minh, lịch sử của nước
ấy. Dưới thời đại phong kiến quan
liệu, thì chương trình thiên về lối
học từ chương, sao lăng hoặc coi
thường các môn thủ công và công
nghệ..., lại rèn tập học sanh thành
những kẻ ôm ấp cái mộng: làm quan.

Ngày nay, khi mình qua các nước
tân tiến ta nhận thấy số học sinh ở
các trường kỹ nghệ, canh nông,...
đông hơn số học sinh các ngành văn
khoa. Và hầu hết các nước ấy đều
có một nền kinh tế phú cường...

Vìа vươn minh trên trường quốc
tế, sau khi đã được độc lập, nước
Việt Nam, noi gương các cường quốc
đã lo cải cách nền giáo dục nước
minh. Theo chương trình giáo dục
bức tiêu học được áp dụng ở các
trường, có một sự cải cách đang chủ
ý: Học sinh ở các lớp nhí, nhứt bức
tiêu học bồ túc được chia làm 2
ban :

— Ban Hướng nghệ

— Ban dự bị Trung học

Một số phụ huynh thắc mắc tự hỏi:
« Ban hướng nghệ là cái gì? » Rồi
trước sự cải cách này, họ dám ra
ái ngại. Có nhiều em học sinh, sau
khi được nghe giải thích rành rẽ về
2 ban học nói trên, háng hái xin ghi
tên học ở Ban Hướng nghệ. Nhưng
đến chừng một vài tuần, các em hoặc
phụ huynh đến năn nỉ Hiệu trưởng
xin cho các em đổi qua Ban dự bị
Trung học viện lẽ rằng: « Trong lúc
con thầy X... học chữ Tây, chữ U
(Ban A hay ban Dự bị Trung học),
thì con tôi học cuốc đất, học bao,
cưa, đục, làm vườn... (Ban B hay Ban
Hướng nghệ). Thê thiện cho chúng
tôi quá! »

Thật là một sự hiếu làm và là một
sự trời ngài lớn lao cho sự cải cách
giáo dục.

4 — Đề cho phụ huynh có quan
niệm rõ rệt về 2 Ban học này thiết
tưởng những ý kiến sau đây không
phải là vô bổ :

a) — *Thế nào là Ban Hướng nghệ :*
Đa số học sinh Việt-Nam là con
nhà nông, nhà lao động sau khi học
hết ban tiểu học bồ túc, và sau khi
có văn bằng tiểu học (Cepei) thì
phần đông các em lại trở về với gia
dinh, với đồng ruộng, với các xưởng,
với các xí nghiệp để tìm công ăn
việc làm. Chỉ còn một tỷ số rất ít,
cha mẹ có tiền, nên được tiếp tục
học ở Bắc-Trung học, hoặc Đại

b) — *Ban bồ khuyết vào chỗ thiếu*
sói này. Ban hướng nghệ được thành
lập. Mục đích của nó là giúp cho trẻ
em học sinh, sau khi ở trường tiểu
học ra, nếu theo tập một nghề riêng,
vào một trại nông, hoặc một xưởng
kỹ nghệ, thi đã có sẵn một ý niệm
đại cương về nghề chung định lựu.
Ban hướng nghệ sẽ tập cho các em
quen đi, một phần nào với nghề ấy
và để cho các em luyện nghề mau
chóng hơn.

Bằng nếu còn có phương tiện tài
chánh thì với số vốn kiến thức này,
các em có thể đi học thêm nghề minh
ở các trường Trung học chuyên
nghiệp và Cao đẳng chuyên nghiệp.

c) — *Ban Hướng nghệ lập ra*, đồng
thời cũng để đánh dập cái tệ hại về
lối học thuần về chữ nghĩa. Mái cái
lối học này là nguyên do làm trời ngài
sự phát triển nền thịnh vượng của
nước nhà. Người minh từ lâu đã có
cái quan niệm sai lầm: Nhứt sĩ, nhì
nông, tam công, tứ thương. Học để
lâm quan. Thành thử những người
học lối làng không biết làm gì, như
thiếu kim chỉ nam.

Cũng vì quan niệm này mà ta thấy
hàng năm, số học sinh thi vào các
trường Trung học thi nhiều mà trái
lại ở những trường nghè, tuy đã ít,
cha mẹ có tiền, nên được tiếp tục
học ở Bắc-Trung học, hoặc Đại

Y THỨC HẾ MỚI

NHẬN THỨC QUAN

Phê bình Nhận-thức-quan đệ tam quốc tế
(II)

VẤN ĐỀ CHỈNH ĐỐN TAM PHONG
(sửa chữa 3 phong thái làm việc) là mấu chốt của cuộc cách mạng nhân thức quan Đệ Tam, bắt nguồn từ Trung Hoa và được du nhập đúng khuôn mẫu sang Việt nam.

Tam phong là gì :

- 1) Đảng phong
- 2) Tác phong
- 3) Văn phong và học phong.

Các cán bộ Đệ Tam chia làm hai thời kỳ để chỉnh phong.

1') Phải gột rửa tất cả những tảng tích cũ, phủ nhận tất cả giá trị cũ ;

2) Tự dường tinh thần mới, tinh thần độc quyền, độc tài, độc đạo của Cộng Sản chủ nghĩa.

Qua một thời kỳ toàn dân hăng hái, đứng dậy đánh đập để quốc phong kiến mong dành lại độc lập, tự do cho nước nhà, các cán bộ lợi dụng ngay lấy và gán cho tội là quá nóng nẩy, xô bồ, thiếu nhận định.

Đảng ra đời, Chính đốn tam phong bắt đầu.

I.— Đảng phong

Đảng vạch ra một mớ tội lỗi: nào là tự tư, tự lợi, hiếu danh, xa quần chúng, anh hùng chủ nghĩa, tự do chủ nghĩa, bắt mọi người phải nhận lấy rồi dần dà đem chủ nghĩa Mát (khi đã ngã sang chánh trị giai đoạn của Stalin) huấn luyện, hướng dẫn, dùng mệnh lệnh để bắt phải vào khung khổ. Áp lực đàn áp là :

Lợi ích cá nhân phải phục vụ vô điều kiện lợi ích của Đảng, thành ra con người chỉ là một bộ máy chỉ lo phục vụ suốt ngày suốt đêm, hàng máu cho phong trao trong khi một số người (tham mưu của Đảng) ăn hút, lừa gạt, xúi giục.

Lợi ích bộ phận phục tùng vô điều kiện lợi ích của toàn bộ chính là lợi khi dùng khói không lò được hưởng dân dấp vào những bộ phận nhỏ bé, khả năng phát triển cá nhân, nâng lực cởi mở của vài người. Các đoàn thể,

phản đoán, tổ chức cũ mà chúng mệnh danh là tác phong đế quốc, tác phong phong kiến để rồi xây dựng một tác mới, giá trị nguy hiểm hơn.

— Điều tra tất cả những phong trào, tổ chức đã có hay đang có để kịp thời ứng phó, trừng trị.

— Nghiên cứu mọi cạnh khía, mọi chi tiết, rành mạch.

— Phân tách những gì là theo đúng cách mạng, đúng lề lối của Đảng, những gì là khác chủ trương của Đệ Tam để kịp thời chống đối, phá hoại, thủ tiêu.

— Tồng hợp mọi thái độ, hành vi, cử chỉ, nhất cử nhứt động phải như Trung Ương Đảng, theo chủ tịch, theo bè lũ, thư lại; ai sai khác là thù, là nghịch.

— Phổ biến lề lối đó vào mọi tổ chức, mọi cơ quan, mọi từng lớp, để trung thành phục vụ, trên dưới một chiều, Nam Bắc theo một guồng máy tin vào Đảng Cộng Sản Đệ Tam từng giờ, từng phút.

— Lợi ích gần, nỗi tạm thời phục vụ vô điều kiện lợi ích xa, lợi mà lâu dài làm cho mọi người cứ thấp thỏm, dương mắt đợi chờ, rán hết gân cốt để phục vụ, để nhào lộn, để hy sinh. Cứ hướng vào cõi cảnh...

để phục vụ, để nhào lộn, để hy sinh. Cứ hướng vào cõi cảnh...

càng ngày càng xa lắc, xa lơ, bao nhiêu phong tiện dù dè hèn, gớm ghiếc, bất lương dù đâu nỗi cũng xem là chánh đáng. Con người cứ khủng hoảng, lo lắng, nai súc thi đua.

III.— Văn phong, học phong

Lập luận đúng theo chủ nghĩa mác xít, đúng theo biện pháp chủ nghĩa của Staline để góp phần củng cố nền móng đảng phong và tác phong nói trên.

Họ đi sâu vào việc tuyên truyền luân luyen dân quê quanh năm đầu tắt mặt tối vì công ăn việc làm và các trẻ em chưa có một chút quan niệm gì về nhân sinh. Nhồi năn cho hai hàng người này một nền học khuôn phép, những công thức cố định, những lề lối nhận thức một chiều, ác ý của các lãnh tụ đế tam là đào tạo những cốt cán trung kiên, om bế cho chủ quyền vĩnh viễn của mình.

Đạo đức cách mạng của Đệ Tam cần cứ vào đó mà gọi sạch tất cả nền nếp cũ (đu tiến bộ đi nữa), xâm xăm phục vụ cho Đảng, cấu tạo một nền luân lý phong kiến kiểu mới trong đó con người chỉ là một vật hy sinh.

Đạo đức cách mạng đó bắt con

người phải ghét cay ghét đắng địa chủ (do Đảng nhào nặn cho có) dù đáy bà con, cha mẹ; yêu mến triệt để dân và sản, dù đó là kẽ lưu manh, trộm cắp.

II.— Tác phong

Gặt bỏ tất cả những kinh nghiệm làm việc cũ, những giá trị suy luận,

tuyệt đối» (theo cuốn Chỉnh Phong, phần I).

Lợi dụng tinh chất dân tộc để phá đổ dân tộc (xem phần Đảng phong) mua chuộc tình thần đấu tranh của quần chúng, đẩy mạnh cho Cộng Sản chủ nghĩa thành công.

Thật là một công cuộc bối khịt gọn, tài tình, đón trước rào sau mà mọi người quanh quần bên hàng ngũ dễ dàng rơi lâm vào.

Trước tiên họ đề ra những khẩu hiệu « dân chủ, khoa học » hầu đánh bại được lòng dị nghị của dân chúng, Trên lý thuyết thi :

— Đó là vấn đề cải tạo con người chứ không phải là việc xử dụng kỷ luật thép.

— Trên dưới chinh phong lẩn nhau.

— Vì không ai song toàn nên phải chinh phong.

— Chinh phong là vấn đề thực hành, chứ không phải lý luận suông.

Nhung: đảng Lao động Việt Nam, Cộng Sản Trung Hoa hay Bolchévich Nga Sô vẫn lãnh đạo.

— Phát động chinh phong cán bộ sơ cấp, trung cấp còn bọn thư lại thi xem như là kiện toàn.

— Lý thuyết và thực hành sai khác nhau, biến chinh phong thành một hàng rào kỷ luật danh thép.

Tiếp đến, phải học tập 24 bản văn kiện của họ Mao, Sára đổi lề lối làm việc của ông Hồ, chỉ thị của ký, ủy, tài liệu tu dưỡng đảng viên, theo dõi hành động từng người, đặt kế hoạch chỉnh phong.

Họ nhầm vào các phần tử « lung chứng, lạc hậu » (có nghĩa là bất bình, ngờ vực đường lối, toàn phản kháng) bắt phải theo « giọng » của cốt cán.

Lợi khì sẽ là cao gợt tất cả tàn tích huyết thống, hành vi, tư tưởng cũ (tự phè) và chỉ diềm người khác (phè bình).

Cơ sở là thiểu số phải phục tùng đa số (do Đảng giật dây) cấp dưới lần cấp trên (đã nhồi sắn vào ký túc dân den) hạ cấp phục tòng thượng cấp (I)

Phương pháp là bần cùng hóa sanh hoạt, bần cùng hóa tư tưởng để học tập nhân dân, hòa mình vào nhân dân, điều dung với danh từ nhân dân.

Về sau là phải thanh toán tư tưởng, tự nhồi nặn thành phần giai cấp của mình để tẩy não, để chỉnh huấn. Phải kể lè lịch sử của mình để luồng vào những tội trạng gài sắn, để quy nguyên vật tình (1) của mình, để tố ră là người « có tiền bối ».

(Xem tiếp trang 36)

(1) Trong « Những nguyên lý cơ bản về Triết lý », Politzer có nhận rõ quan điểm: con người đi từ tinh túng, bị lệ thuộc nên trở lại vật tính.

ĐỜI MỚI số 161

DUYÊN VĂN NGHỆ

LÁ THƯ XVI

của ANH THI mến gửi

Chị DUY HƯƠNG
từ Ba Lê lên đường về nước;

TIỀN NHAU đã bằng đời lời ký chú dinh ninh: rằng xuất dương không ngoài mục đích so sánh xem cơ sở Văn Nghệ nước người có điểm nào khả dĩ làm giàu thêm được cơ sở Văn Nghệ của nước nhà chàng. Thi riêng phần em, em đã rất mực hái lòng khi được tin chí lên đường về chốn lồng với một niềm tin chắc chắn vào bản lĩnh của mình, bản lĩnh thu gọn vào một câu sắc và mạnh: « Thị ra tám hồn minh đã bắt rễ vào thưa đất bùn quanh của triền sông Nhị sông Đồng rồi, nên bao nhiêu mầm của sông Seine sông Danube không tài nào chinh phục mình được nữa, Thi à ».

Đúng thế đấy, nên Thị mừng vỡ hạn. Song, tại sao cuối thư chí lại còn gán một câu này: «... Nghĩ đến cảnh eo hẹp của một khung cảnh chật chội, trong đó gà què ăn quàn nên tuy cùng một mẹ mà cứ đà nau hoài hoài, thì rõ tài hoa mình làm sao phát tiết ra cho nổi dậy?... nghĩ thế nên đã có lúc chí thầm cảm là thiên hạ hướng ra ngoài kia, có lẽ cũng vì một lý do gì chinh đáng đấy, Thi nhỉ? »

Thì cũng tạm cho niềm bần khoản của chí là đúng địệu với nỗi thắc mắc của thời đại đi nữa... và nếu quả là như vậy thì đây em xin nhường lời cho Phong Trần Tiểu trình bầy cùng chí về mọi « lý do gì chinh đáng », may ra gõ nỗi mối oan khiên không những riêng gì cho chí mà lại còn cho tất cả ai ai đang vướng chừng bệnh nặng của thời đại chăng? Đây thư của chí bạn, cũng ở Tây và đã chung sống với « ngoài kia » luôn bốn tháng ròng, em xin gửi chí để gởi lá đơn chí:

« Em đã sống đầm thắm với chế độ mới. Say xưa cũng có, tinh táo cũng có, thì em đã tìm ra mấy lẽ chinh, khiến cho Văn nghệ sĩ (và chắc chắn là cả da số nhân dân nữa) vẫn còn « đi với Cụ ». Họ « đi » là vì mấy lẽ này :

1) Vốn là Văn Nghệ nên thích VƯỢT cái đang có, tức là có óc Lãng Mạn thì ngoài kia đã mở lối thoát

cho họ, mặc dầu là lối thoát đó dẫn đến... Tổ khõ, dẫn đến sự tiêu diệt loài người, mà đầu tiên là tiêu diệt giai cấp họ;

2) Xưa rãy ở vùng Quốc gia, vai trò Văn Nghệ không được đề cao, nên ở ngoài kia người Văn Nghệ thấy mình có một chút ít giá trị xã hội, mặc dầu giá trị đó được coi là phương tiện để tiêu diệt chính bản thân mình;

3) Trò đời người tài giỏi bao giờ cũng hiem hơn hạng tầm thường, nên đa số Văn Nghệ Sĩ tầm thường ở lại với Cụ thi, cá me một lứa, được hưởng ngang quyền lợi với loại xuất chúng (loại này sẽ bị sa thải dần dần).

4) Do mặc cảm tội lỗi (complexe de culpabilité) nên đa số Văn Nghệ Sĩ, vì trước 1945 không làm được Cách Mạng, đến bây giờ ngượng với Chiến sĩ Việt Cộng rồi đánh bịt mũi bưng tai mà lập công thuộc tội;

5) Tiếc công, tiếc của của mình đối với Kháng chiến nên, đâm lao theo lao, đánh ngamat bồ hòn làm ngọc;

6) Không tài nào « nhìn lại mặt Đế quốc thực dân một lần nữa được », vì chán cái cảnh một cô đôi ba chóng, nên đánh chịu « chết ngạt trong hương hoa » chứ không đánh a thôi tha trong tự chủ... »

« Thành thử sống cầm chừng cho qua ngày đoan tháng, lúc nào cũng nom nör lo âu không biết, giây phút nào là đán lượt minh bì lõi ra Đầu, Tổ đây? Không biết việc làm nào của mình là không quâa ta không quâa hồn? Không biết quanh mình ai là thân ai là thù nữa? — Nghĩa là sống.., khô hơn chết!

« Đã vậy, riêng về Văn Nghệ thì ngày một mất dần tinh thần tự cường tự lập: chuyên môn ca tụng giai cấp thống trị và các cung thanh thay thế phung các quan Thầy sau giai cấp thống trị bần xù, là tự cán bộ Nga Hon và bọn lãnh tụ Trung Sô! »

« Đây sự tình là thế, nên em phải vào với các chi đây ».

Thư viết từ Hải cảng gửi về. Nguyên văn xin trích đoạn chính chuyên sang mông chí và đồng bài ở bên dưới xem cho kỹ, nghĩ cho sâu, nhớ cho lâu để rồi mà đối phó với... nạn nước.

Đấy là lý do gì chinh đáng? nó là như thế đấy, Duy Hương.

Đại chí;
Em A. T.
tin ở đường lối mình.

Kỳ sau : LÀM GI BÂY GIỜ?

NGƯỜI HỘI ĐÁNG YÊU

LẬT ĐỒ NGAI VÀNG ?

(TRONG CẢNH CHIA BA THIÊN HÀ)

(5)

HÒA CÀ LÀNG ĐỂ ĐÁNH CÀ LÀNG

Thi Nhạc quả là tay chiến lược già
giặn khi thi hành nước cờ cao này :

« Lúc bấy giờ ở phía Nam có quan
Lưu Thủ đất Long Hồ là Tống Phúc
Hợp đem quân đánh lấy lại được ba
phủ là Bình Thuận, Diên Khánh và
Bình Khánh, rồi lại tiến binh ra đánh
đất Phú Yên ; ở phía Bắc thì có quân
họ Trịnh đóng ở Quảng Nam, Nguyễn
Nhạc liệu thể chống không nổi, bèn sai
Phan Văn Tuế đem thư và vàng lụa
ra nói với Hoàng Ngũ Phúc xin nộp
đất Quảng Ngãi, Qui Nhơn, Phú Yên
và xin làm Tiền khu di đánh họ
Nguyễn.

« Hoàng Ngũ Phúc cũng muốn dùng
Nguyễn Nhạc để đánh đất Gia Định,
bèn làm biếu xin Chúa Trịnh cho
Nguyễn Nhạc làm Tiền phong trướng
quân, Tây Sơn Hiệu Trưởng, sai
Nguyễn Hữu Cảnh đem cờ và ấn kiếm
vào cho Nguyễn Nhạc ».

Thật là trong kế tựu kế, đang
thua đáy mà hóa ra được đáy : tên
« giặc » nay đã thành ông « tướng »,
quả là Nhạc « đi guốc trong ruột
địch » nên biết mình « liệu thể không
chống nổi » và biết người « cũng
muốn dùng Nguyễn Nhạc » rồi mới
chuyển bại thành thắng. Cao kiển
vậy thay !

Và quyền quyết nứa là đẳng khát,
nêu mồi dám dùng đến cả mỷ nhân
kế và mưu lừa gạt nứa ! Thi đây,
bằng chứng :

« Nguyễn Nhạc không lo mất Bắc
nứa, bèn lập mưu để đánh lấy đất
Nam, đem con gái mình là Tho Hương
dâng cho Đồng Cung và khoán dâng một
cách rất tôn kính, rồi sai người đến
giá nói với Tống Phúc Hợp xin về hàng
để lo sự khôi phục lại đất Phú Xuân.
Tống Phúc Hợp cho sứ đến xem hứa

thực. Nguyễn Nhạc đưa Đồng Cung
ra tiếp, rồi viết thư cho sứ đưa về
nói lấy nghĩa phủ lập Đồng Cung,
tôn an xã tắc, Tống Phúc Hợp tin là
thực tinh, không phòng bị gì nữa.

« Nguyễn Nhạc biết rõ tình hình, sai
em là Nguyễn Huệ đem quân đến đánh
Tống Phúc Hợp. Quân họ Nguyễn
thua to bỏ chạy về giữ Văn Phong.
Nguyễn Nhạc cho người đưa tin thắng
trận ra cho Hoàng Ngũ Phúc biết.
Ngũ Phúc xin chúa Trịnh phong cho
Nguyễn Huệ làm Tây Sơn hiệu Tiên
phong trướng quân.

« Quân Hoàng Ngũ Phúc đóng ở
Châu Ó, giáp đất Quảng Nghĩa, đến
tháng chạp năm ấy là năm Ất酉 (1775)
bị dịch chết mất nhiều. Ngũ Phúc viết
thư ra xin chúa Trịnh cho rút về giữ
Thuận Hóa. Trịnh Sâm thuận cho.
Hoàng Ngũ Phúc về đến Phú Xuân
thì mất, chúa Trịnh sai Bùi Thế Đạt
vào thay, và sai Lê Quý Đôn vào làm
Tham Thị cùng giữ đất Thuận Hóa.

... Từ khi quân họ Trịnh lui về
Thuận Hóa rồi, đất Quảng Nam lại
thuộc về Tây Sơn. Năm bính thân
(1776) Nguyễn Nhạc sai em là Nguyễn
Lữ đem thủy quân vượt bắc vào đánh
Gia Định, lấy được thành Sài Gòn,
chúa Nguyễn phải chạy về Trấn Biên
(tức là Biên Hòa).

« Nguyễn Nhạc, thấy thế mình một
ngày một mạnh, bèn sai sửa lại thành
Đồ Bàn (là kinh thành cũ của Chiêm
Thành ngày trước) rồi đến tháng ba
năm bính thân (1776) TỰ XUNG LÀM
TÂY SON VƯƠNG VÀ PHONG CHỨC
TƯỚC CHO MỌI NGƯỜI. Bấy giờ
Tây Sơn đem Đồng Cung ra ở chúa
Tháp Tháp, Đồng Cung bèn trốn
xuống thuyền chạy về Gia Định ».

!

Nhạc đã bỏ rơi dân chúng !

Thì, trước mắt nhân dân bị trị,
Nhạc đã « xuống ».

Và, từ bấy, thôi ! đại chúng Việt
không còn trông mong được vào ai
để cùng đi với mình chống lại Phong
Kiến Tư Sản bản xứ, và đồng thời
chống lại Đế quốc thực dân đang
lâm lâm cầm đầu các thủ da hòng mồ
xé mình.

Vì, Tây Sơn đã noi gương Trịnh và
Nguyễn để đứng lên đầu lòn cù lù
thường dân rồi.

Cho nên sự phải xảy ra tất nhiên

jà đã xảy ra. Đó là chuyện xung đế
của Nhạc :

Sau khi Đồng Cung (con rể hờ của
Nhạc) bỏ « bố vợ » chạy trốn về Gia
Định thì gặp tên khách trù « Lý Tài
trước đã bỏ Nguyễn Nhạc theo giúp
Chúa Nguyễn, rồi sau lại phản lại,
đánh chúa Nguyễn. Nay nghe Đồng
Cung trốn về, lại đem binh rước về
Sài Gòn, lập lên làm Tân Chính Vương,
tôn Đinh Vương làm Thái Thượng
Vương để cùng lo sự khôi phục.

« Năm dinh dậu (1777) Nguyễn Nhạc
sai người ra xin với chúa Trịnh cho
trấn thủ đất Quảng Nam. Trịnh Sâm

bấy giờ cũng chán sự dụng binh, bèn
nhân dịp phong cho Nguyễn Nhạc làm
Quảng Nam trấn thủ, Tuyên Úy đại
sứ, Cung quản Công.

« Nguyễn Nhạc được phong rồi,
không phải phong giữ mặt bắc nữa,
bèn sai Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ
đem thủy bộ quân vào đánh Gia Định.

Lý Tài chống không nổi phải bỏ chạy.
Tân Chính Vương chạy về bến Trà
(thuộc Định Tường) rồi lại chạy về
Ba Việt (thuộc Vĩnh Long), còn Thái
Thượng Vương thì chạy về Long
Xuyên. Nhưng chẳng bao lâu Nguyễn
Huệ đem quân đuổi bắt được cả Thái
Thượng Vương và Tân Chính Vương,
đem giết đi.

« Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ lấy
xong đất Gia Định, để tổng đốc Chu
ở lại trấn thủ, rồi đem quân về Qui
Nhơn. Qua năm sau là năm Mậu Tuất
(1778) Nguyễn Nhạc tự xưng đế hiệu,
đặt niên hiệu là Thái Đức, gọi thành
đô Bàn là Hoàng Đế Thành, phong
cho Nguyễn Lữ làm Tiết chế, Nguyễn
Huệ làm Long Nhượng trướng quân ».

Thế là áo vải phủ ngai vàng !

Vinh quang thay cho bản thân của
anh em Nhạc !

Nhưng cũng oan uổng thay cho sự
nghiệp của ba mặt hào kiệt, đáng lý
ra phải thành anh hùng giải phóng
nhân dân, mà chỉ vì không thoát nổi
cái mộng vương bá nên một sòn dã
hóa ra « gông cùm » của đại chúng !

Và từ đó họ Hồ Phi càng thành
danh bao nhiêu thì anh em Nhạc-Lữ-
Huệ lại không thành nhán bấy nhiêu :
thì đáy ! chủ vợ (là Huệ) chắc phải
có lệnh của anh (là Nhạc) mới ra tay
hạ sát cháu rể (là Đồng Cung). Và,
cứ thế, còn vò ván những vụ to tát
và thảm khốc hơn nữa, hơn mãi thi
mới giữ nổi ngai vàng phong kiến
chứ ?

Và Nhạc đã đạt nổi giác mộng :

Hòa Cà Làng để đánh cà làng !

KỲ SAU .

Mở đường cho đế quốc

Vấn đề mở một cuộc triền lâm nhiếp ảnh

PHÓNG VÂN NG. CAO-ĐÀM

T RÊN báo Đời Mới, bạn Nghiêm
vĩnh Càn đã một lần hô hào các nhà
nhiếp ảnh góp sức mở một cuộc triền
lâm ảnh « Danh Lam thắng cảnh của
đất nước » tại Saigon. Đây là một việc
rất đáng làm để nhân dân Bắc Trung
Nam dễ thông cảm và thương quý
nhau.

Muốn biết sự hưởng ứng của giới
nhiếp ảnh ra sao, chúng tôi tìm gặp
ông Nguyễn Cao Đàm là người có tên
tuổi trong làng nhiếp ảnh. Ông ở
trong ban tổ chức những cuộc Triển
Lâm Hà Nội mấy năm qua và tác
phẩm của ông đã được nhận trưng
bày ở các thành phố lớn trên thế giới :

Paris, Bordeaux (Pháp), New York,
Mexico (Mỹ), Lucerne (Thụy Sĩ), New
Delhi (Ấn Độ), Melbourne (Úc), Co-
penhague (Đan Mạch), Bologna (Ý),
Bandoeng, (Nam Dương), Worcester
(Anh) v.v.v.

Ông cho biết ông rất tán thành ý
kiến của ông Vĩnh Càn, bạn thân với
ông. Ông nói :

« Nhiếp ảnh là một ngành của
văn nghệ. Cơm gạo cần cho thè xác
thể nào thi văn nghệ cần cho tinh
thần như thế.

— Tháp Rùa Hà Nội thơ mộng, Hương
Giang lặng lẽ, đồng ruộng phi nhiêu
của Nam Việt, những danh lam thắng
cảnh của đất nước, những phong cảnh
đó phải trưng bày để ai cũng có thể
« xem » mà khỏi phải « đi đến ».

Ông nói thêm :

— Tôi còn muốn cuộc Triển lãm
được tổ chức với phạm vi rộng rãi



NGUYỄN CAO ĐÀM

hơn là chỉ có phong cảnh, sinh hoạt
của từng vùng, nhân vật của từng nơi,
những nét tươi vui cùng những rên
xiết của con người, nghĩa là tất cả
những cái gì phản ánh được xã hội
cũng cần phải được ghi và trưng bày.
Có như vậy, sự thông cảm mới vào bẽ
sâu và mới mong kiến toàn được.

Thấy ông ở Bắc vừa đặt chân tới
đây còn mệt mỏi, chúng tôi cáo lui.
Ông niềm nở bắt tay chúng tôi với một
lời thành thực :

— Tôi vốn yêu nghệ thuật nhiếp
ảnh. Bởi cứ một ai cũng quan điểm
đó cũng là bạn tôi và bắt cứ nơi nào
có tổ chức về nhiếp ảnh nghệ thuật,
tôi cũng hoan nghênh và sẵn sàng
hợp tác.

PHÓNG VIÊN

CÙNG CÁC BẠN MỘ

VÔ TUYẾN ĐIỆN

Các bạn muôn ráng may VÔ TUYẾN ĐIỆN để dàng
với phương pháp giàn dị. Các bạn muôn sửa chữa máy
thâu thanh mau lẹ theo phương pháp tối tân. Xin đón xem
quyền sách :

VÔ TUYẾN ĐIỆN

THỰC HÀNH VÀ SỬA CHỮA CẤP TỐC

của Giáo sư LÊ VĂN KHƯƠNG

Bán sỉ và lẻ do nhà sách MAI QUANG phát hành,
số 110 đường G. Guynemer Saigon (chợ cũ) và các hiệu
sách toàn cõi Việt Nam.



CHUYỆN NGẮN CỦA LÊ NGUYỄN NGƯ

MỤI được sanh ra, cũng là do một sự bất đắc dĩ. Người mẹ sau chín tháng mười ngày mang nặng, có lẽ không muốn mụ ra chào đời. Theo hàng xóm kề lại thì đầu mụ là giòng giống nhà quan kia đấy.

Nguyễn là một ngày, mẹ của mụ đi chợ qua công huyện. Ông huyện sở tại thấy « ngon » mắt, cho lính ra bắt vào tư dinh. Đến cho lúc ra về phải « è chè, nhục nhã » chín tháng mười ngày rồi sinh ra mụ. Mấy lần làng xóm đã chọc « ngả vạ » bà mẹ ấy, nhưng sau nhỡ dân chúng thương tinh tha cho, chứ những ông tiên chỉ, lý trưởng thi muôn gợt gảy bôivòi, vì việc quan huyện đã gieo vào người mẹ mụ giòng máu của quan.

Để mụ ra bà mẹ mấy phen đã toan quẳng mụ ra đồng cho chết co ở ngoài đó. Nhưng rồi không biết nghĩ thế nào lại nuôi mụ thành người.

Dù rằng bố dượng mụ có « bèn trọng bên khinh », nghĩa là ông qui con ông hơn mụ, mụ vẫn thấy rằng ông này vẫn tốt hơn bố thực, người mà không bao giờ mụ thấy mặt.

Lớn lên trong đau khổ, mười ba tuổi, mụ được bố dượng cho lên tinh làm con sen. Lúc ra đi mụ cứ dinh ninh rằng lên tinh hẳn phen này sướng. Được đi ở nhà quan kia mà.

Mụ được đưa vào một tòa nhà đồ sộ, có một đàn chó hung dữ, có một bà mệnh phụ mặt tròn phèn phét, thân hình nung núc những thịt và người đàn ông thi (chà !) một khối thịt bụi !

Mụ ở nhà quan, làm nghề súc ống nhô, đồ cầu tiêu, ăn uống kẽ cũng tương đối sung sướng. Nhưng chưa sướng bằng hai con Ki Ki và Tô Tô đâu nhé. Tuy thế, nếu không có lũ trẻ con quái ác con chửi, thi mụ cũng hài lòng, chán rồi ! Lũ trẻ này hành hạ ghê mụ lắm. Mụ còn nhớ rằng một hôm, cậu công tử bé nhất thấy mụ ngồi gọt khoai, cù muỗn nghịch dao. Mụ không cho cậu nghịch, không phải vì mụ thương cậu bé dùt tay đâu, nhưng mụ sợ đưa dao cho cậu, nhớ cậu dùt tay thì mụ ốm dön.

Thấy cậu công tử khóc vì không được chơi dao, bà lớn quát àm lên :

một trăm nămtoi tả bên người. Mụ thấy lòng cảm xúc, muốn khóc lên thành tiếng, nhưng nước mắt chảy ra ràn rụa mà mụ không khóc được.

Không biết ông chủ mưu mẹo gì mà vừa mới ngủ dậy, mụ đã bị bà chủ nắm tóc lôi lên nhà quát àm :

— Con này gồm thật, đêm hôm qua mấy lần lên buồng ông mót ví lấy tiền phải không ?

— Dạ thưa bà con chẳng hiểu gì hết. Đêm qua, con ngủ một giấc đến sáng, con có biết gì về tiền nong đâu !

Mụ hơi đỏ mặt; Nhưng chẳng lẽ lại phanh phui chuyện khỉ ấy ra.

— Thôi được, Quyền, mày ra khám con ranh con kia cho tao.

Mụ bị cậu con trai bà chủ khám các túi rồi, Quyền lôi ra ở trong cặp quần mụ mấy tờ giấy bạc một trăm đài cho mẹ. Bà chủ gầm lên the thé và xia xói vào mặt mụ.

— Hứ tiền ở đâu đây, gái dĩ già mồm nua thôi ?

Thế là mụ bị một trận đòn. Những cùi tạ phang túi bụi những mũi giày tây đá vào mụ liên tiếp.

Tỉnh dậy mụ thấy nằm ở nhà thương. Mấy tháng khỏi bệnh, người lại hồng hào, đẹp phây phây. Thầy y tá rung cảm, ngỏ ý muốn làm lại cuộc đời cho mụ. Thầy người quản tử cưu mang, mụ nghe theo.

Ai ngờ xây tổ ấm với thầy y tá chưa bao lâu thì vợ thầy đến phá tan hoang cũng quen. Nhưng một đêm, một đêm trời rét xứ Bắc, rét như cắt thịt, mụ đập chiếu manh, nằm thao thức bỗng nghe tiếng guốc lết sét ở trên nhà đi xuống bếp chõ mụ ngủ. Và một « bóng ma » tiến vào chõ mụ ngủ để bắt buộc mụ nhận ơn mưa móc phá tan đời sứ nữ.

Cảnh bình bảo tục đêm ấy bắt mụ. Cùng chung số phận với mụ có tới trên một trăm người bị gọi là « gái ăn sương ».

Thế là từ con đĩ vi đói khát, mụ được biến thành một con đĩ thực thụ ấm no. Đói mụ toi tả với gió dập mía vui. Có lúc mụ cười như điên, nhìn những ngoại nhân đánh nhau vì tranh cướp mụ.

Nhung rồi thời gian đã hủy thế mụ và ban cho mụ hai đứa con. Một đứa đi theo ngoại bang trắng, một đứa đi theo ngoại bang vàng.

Một ngày kia mụ về quê chơi. Ngủ lại ở quê một đêm mụ bỗng này ra trong tâm tưởng tinh luyến ái quê hương. Hồi ơi ! giữa lúc này cuộc giao tranh của bê phái hai đứa con mụ xảy ra. Một viên đạn lạc bỗng trúng vào người mụ và đứa hồn mụ và đia ngực.

Mụ kiêm ! Mụ kiêm ! Trần gian mụ đã từng qua với chua sót. Địa ngục chắc là mụ cũng chẳng qua, nhưng cứ may ra.

LÊ NGUYỄN NGƯ

ĐỜI MỚI số 161

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG Ở HẢIPHONG

BẮT ĐẦU từ tháng giêng năm 1955 thành phố Hải phòng chìm đắm trong buồn tẻ. Hè phố người qua nhốn nhác, nhà nhà cửa đóng ảm u. Chín phần mười các hiệu buôn đã gần như ngừng hoạt động. Phố xá Hải phòng hầu như im lìm trong lờ lững. Cách đây ba tháng phố **Cầu đất** đường Bonnal nhộn nhịp sầm uất bao nhiêu thì bây giờ tê liệt cõi quạnh bầy nhiêu. Đường phố Hải phòng vắng vẻ quá. Còn đâu áo mầu bay pháp phái, xe đạp qua nhộn nhịp. Trò du hí của thành phố Hải phòng gần

như hết. Máy gánh hát cải lương lớn như Kim Chung, Bich Hợp đã lần lượt nổi bước nhau vô Nam cả. Máy ráp chiếu bóng lớn cùng rực rịch đóng cửa, ngừng hoạt động. Đường phố Hải phòng rợp bóng quân nhân và dân di cư. Mầu ka ki có nhẽ đã nhuộm vàng đường phố. Đầu, cũng thấy quân nhân và quân nhân. Đầu đường này dăm ba chú linh tay đèn nhơ chảo. Cuối phố kia vài ba cậu lính lè dương bạch diện.

Phố Đông Kinh, phố Khách già có lẽ là những phố buôn tẻ nhất. Chín phần mười những cửa hiệu của Hoa Kiều và Ăn Kiều đã đóng cửa để về Nam. Nhữnghàng hóa mà hiện giờ có thể tiêu thụ ở Hải phòng được đều là những thứ hàng hóa bị nhà cầm quyền địa phương cấm.

Món ét sảng là món những con buôn chợ đen thích nhất. Nhưng mà món này ở Hải phòng khó mua vô cùng. Ét sảng ở Hải phòng bị nhà cầm quyền địa phương cấm mang về Hà Nội và hạn chế tiêu thụ gắt gao. Mỗi một cây ét sảng có một quân nhân ngồi gác để kiểm soát công việc bán ét sảng của nhà buôn. Đá lừa, vải kaki, sams lốp xe máy, thuốc tây, những món này cũng có nhiều người tiêu thụ nhưng cũng bị cầm mang về Hà Nội thành ra không có thị trường. Chợ giời bán xe máy là chỗ nhộn nhịp nhất. Xe máy cũ, xe máy mới lũ lượt xếp hàng dọc, ngang trên bãi đất hoang khu nhà Viện trợ Mỹ sau ga Hải phòng. Ở đây có những ông lái buôn từ Thanh Hóa về, Hải Nguyên xuống.

Có một điều khá khôi hài là xe máy đầu rẽ hơn xe máy thường mà không có người mua vì ở khu Việt cộng kiểm soát không có ét sảng để chạy xe máy đầu. Sách vở ở chợ giời Hải phòng sao mà rẽ rúng thế. Một quyển tự vi Larousse chỉ mười đồng. Chợ giời tam gian. Chợ giời tam gian là chỗ tập

trung của các chợ giời **chợ con**, **chợ hàng hoa**, **bãi đất hoang trước cửa nhà hát lớn**. Các đồ đạc bán ở chợ giời thì giá rẻ vô cùng. Một cái radio năm đèn nhǎn hiệu phi lip chỉ ba bốn trăm. Một cái tủ chè và một cái sập gỗ chén qui đà cát cần thận chỉ một ngàn bạc.

Những người bán đồ gỗ ở chợ giời đang lâm vào tình trạng khốn hoảng vô cùng. Hôm qua vừa mua một cái tủ chè, ba trăm hôm nay có người tới gá bán hai trăm một cái lại còn đẹp hơn cái hôm qua nhiều. Ngày mai rất có thể lại có người tới gá bán một trăm bạc một cái tủ chè đẹp không kém gì.

Những người buôn đồ gỗ ở chợ giời Hải phòng bày giờ không dám mua nữa, đang hối hả bán tống tảng đi những hàng còn đọng lại để thu vốn về sửa soạn ra đi.

Những hàng hóa mà hiện giờ có thể tiêu thụ ở Hải phòng được đều là những thứ hàng hóa bị nhà cầm quyền địa phương cấm.

Món ét sảng là món những con buôn chợ đen thích nhất. Nhưng mà món này ở Hải phòng khó mua vô cùng. Ét sảng ở Hải phòng bị nhà cầm quyền địa phương cấm mang về Hà Nội và hạn chế tiêu thụ gắt gao. Mỗi một cây ét sảng có một quân nhân ngồi gác để kiểm soát công việc bán ét sảng của nhà buôn. Đá lừa, vải kaki, sams lốp xe máy, thuốc tây, những món này cũng có nhiều người tiêu thụ nhưng cũng bị cầm mang về Hà Nội thành ra không có thị trường. Chợ giời bán xe máy là chỗ nhộn nhịp nhất. Xe máy cũ, xe máy mới lũ lượt xếp hàng dọc, ngang trên bãi đất hoang khu nhà Viện trợ Mỹ sau ga Hải phòng. Ở đây có những ông lái buôn từ Thanh Hóa về, Hải Nguyên xuống.

Sáng sảng dân Hải phòng lũ lượt kéo đến tò thị chính chờ ô tô đi lên sân máy bay. Trong những ngày cuối cùng của thành phố Hải phòng dân chúng có vẻ lặng lẽ lắm nhưng vẫn hoạt động.

(Xem tiếp trang 50)

Tiểu thuyết thi năm đồng có thể mua được ba quyển, mỗi quyển dày vài trăm trang.

Mục sinh hoạt của người dân thành phố Hải phòng tương đối dễ chịu. Một con gà mái ghẹ chỉ độ hai chục, một cân thịt lợn chỉ độ hơn ba chục Gạo ở Hải phòng tương đối không lấy gì làm đắt lắm.

Trong những ngày cuối cùng thành phố Hải phòng không có lộn xộn như thành phố Hà nội ngày xưa. Đêm đêm dân chúng ngủ yên giấc chứ không đến nỗi thẳng thốt trong đe dọa hoặc inh tai lên vì những tiếng phèng pheng cấp cứu của nhà bị tống tiền như Hà nội trong những ngày cuối cùng.

Trước giờ giới nghiêm ngoài đường phố vẫn có người đi chơi đêm. Bến đò Bình, thuyền vẫn đậu san sát và Chợ Sắt tương đối vẫn đông người. Một cái thú vị nữa cho dân chúng Hải phòng là họ vẫn được nghe tiếng nói thản yêu của đài phát thanh, nhất là tiếng ngâm thơ sang sảng của Quỳnh Hương. Không như Hà nội thủa trước, những ngày cuối cùng im lìm trong đe dọa ngỡ ngàng trong hoang vắng.

Người dân Hải phòng có vẻ bình thản lắm. Có nhẽ vì đã dãy dạn với nhiều thử thách rồi nên họ mặc xác thời cuộc. Cả thành phố chỉ có một tờ báo mà rất ít người đọc. Phải chăng họ bận công việc sửa soạn ra đi nên quên cả đọc báo.

Mỗi ngày một chuyến tàu (xe lửa) từ Hà nội xuống mang theo ít ra là vài ba trăm người tìm đường về Nam. Những người này thì có vẻ sôi nổi lắm. Nhờ họ mà một số dân lùng chừng ở Hải phòng đã về Nam.

Mù là gồi và dép Bình trị Thiên đã thấy thấp thoáng ở ngoài phố những xem chừng quần chủng có vẻ thờ ơ với những món này.

Chiều chiều trên đường Bonnal vẫn còn thấp thoáng đám ả phấn son cắp tay ngoại nhân di chơi phố. Nhưng Quán Bà Mau nhịp đàm tiếng phách đã im. También thoảng chỉ có vài điệu nhạc: ngoại lại nồi lên một cách chậm rãi và dư âm tan vào đêm tối loáng dần. Ngoài bến sáu kho ngày nào cũng nhộn nhịp người. Người và người chen nhau ngồi hàng dứng bên những rương hành lý chờ lượt xuống tàu ra đi.

Sáng sảng dân Hải phòng lũ lượt kéo đến tò thị chính chờ ô tô đi lên sân máy bay.

Trong những ngày cuối cùng của thành phố Hải phòng dân chúng có vẻ lặng lẽ lắm nhưng vẫn hoạt động.

TRANG 32

TRANG 33



DÀLAT MUÔN MÀU

(Tiếp theo trang 29)

sức chán, tất cả chỉ có dịch Việt ra Pháp, Pháp ra Việt và tập đặt câu (?)

Học sinh đệ nhị, sắp thi « bắc » mà đang còn tập đặt câu tiếng Việt, dù hiểu trình độ Việt ngữ thê lương đến bực nào !

Sinh hoạt văn nghệ cùng trình độ Việt ngữ trống rỗng, tôi xoay sang hỏi các cậu về sinh hoạt giáo sư. Một cậu từ tốn trả lời :

— Giáo sư đều là Pháp cả. Cũng có ông bà dạy tận tâm, khe khắt, cũng có ông bà giảng tràng giang đại hải cho hết giờ. Có một điều hơi bỉ ổi là giáo sư tranh nhau dạy tư. Có một giáo sư Sử dạy tư Pháp, văn ở trường, đang dạy thì có tiếng gõ cửa, một giáo sư Pháp chuyên môn vào hỏi là tại sao xưa nay ông dạy Sử mà bây giờ ông dám dạy tư Pháp để cướp hết học sinh của tôi ? Và cứ thế hai ông cãi nhau, ngay trước mặt học sinh và học sinh tuần tự ra về !

Nghe nói là lương ông bà cảng lớn lắm, có xe hơi đi dạy mà sao còn tranh nhau khủng khiếp đến thế ? Và chẳng hiểu phép xã giao, ông bà đế ở chỗ nào ? Thật « con sâu làm rầu nồi canh », xấu lây cả cho những người có tiếng là lịch thiệp, văn minh nhất nhì thế giới !

Qua phần giáo sư, tôi hỏi các cậu về quan niệm học của học sinh. Một cậu cười mỉm trả lời :

— Hầu hết đều chẳng có ý thức gì cả. Học chỉ cốt lấy mảnh bằng. Lấy xong mảnh bằng là có thể quên hết. Ôm khư khư lấy mảnh bằng để chiêm ngưỡng và mãn nguyện !

Chính ngay các giáo sư đã nhiều

BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »

Thuốc bồ trẻ em

Chủ trị : Trẻ em gốc ban chưa dứt, thè chất èo uột, thân hình tiêu tụy, tỳ vị hư nhược, ăn uống không tiêu, thường đờ mờ hôi dầu, bụng và trán hâm hâm nóng, cam tịch v.v.



Bao Nhi An

HOÀN CẦU dược phòng
99, Quai de Begique — SAIGON

CÓ BẢN KHẨP NƠI

xanh... chúng tôi trở lại con đường đất đỏ vòng vèo quanh hồ.. hoa mai rực nở mừng đón trời xuân tươi tốt... những tà áo, những nếp quần tung bay trên cầu... một chiều đầy đủ, tâm hồn thư thái hết ứ đọng, bể tắc, từng giải mây hồng trời qua khinh trong khoảnh khắc mắt nhìn thấy đời dệt bằng mầu hồng, mầu của hy vọng... lòng người phơi phới dang lênh trong gió chiều lộng thoái...

DUY SINH

KỶ SAU : THƯƠNG VỀ ĐÀLAT

(1) Thút tha thút thí : automatique.

RAPT

(tiếp theo trang 35)

bảo đảm... Chris quay lái trở về bờ, hy sinh thân thể mình để đòi lấy sự sống cho Robbi.

★

Còn một chuyện cần nói nữa là ra phố hoặc ở những nơi công cộng, một số lớn anh chị học sinh Việt nhà ta vẫn nói tiếng « xảo quốc » thao thao bất tuyệt... coi thiên hạ như rơm như rác... cứ làm như một mình ta thông thạo...

Nếu quả có đúng như anh bạn trẻ nhà tôi trình bày thì... nói nhỏ mà nghe, mong các anh các chị « xinh Tây nịnh dâm » hãy bơn bối cho mục ấy ở ngoài phố, trước mặt thiên hạ nhé ! Ông trường hay ở nhà thì tha hồ...

Câu chuyện đến đây tạm gọi là dày dặn, chúng tôi nắm dài trên bâng cô chụp một vài kiểu ảnh « thút tha thút » (1) làm kỷ niệm. Nắng chiều hoen vàng trên cảnh vật, gió chiều mạnh và lạnh thổi rơi bởi ba mái tóc

Còn về phần Robbie, mới sáu tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt của bố mẹ nuôi, luôn luôn lo sợ, hoảng hốt, bị thiêu chêt hết cả niềm vui, sự vui tươi hồn nhiên của tuổi trẻ. Vì sợ hãi nên trốn tránh, rồi gặp được Chris thấy cảm mến người thanh niên giàu lòng thương yêu nhất định theo và mới sáu tuổi đã thấy sợ hãi hết tất cả mọi người, mới sáu tuổi đã biết trốn tránh xã hội, mới sáu tuổi đã nhìn đời bằng màu đen đậm đặc.

Rút lại, thanh niên nô ní quá thương em bé nên hy sinh cả cuộc sống tự do để đổi lấy sự sống cho em bé. Còn em bé thì ôm lá, chẳng hiểu tình mang sẽ ra sao.

Hai tâm hồn đau khổ, rã rời kia hòa hợp cùng nhau để tạo nên một hình ảnh vô cùng bi thảm mà cũng cực kỳ đẹp đẽ giữa giòng đời nhảy nhụa.

chúng ta đã có hàng trăm cán bộ hăng hái, phục vụ cuồng nhiệt cho phong trào.

Những tiếng hoan nghênh lại vang, không khí hội nghị bắt đầu sôi lên. Mọi người đều dỡ tay phát biểu.

— Phụ nữ ưu tiên. Mẹ Thủ phát biểu.

— Từ bấy đến giờ các cụ, các anh các chị nói hết cả rồi, còn « giỏi bà mẹ » chúng tôi vẫn im hơi lặng tiếng, chưa đưa ra được một đề nghị nào cả. Ngày hôm nay có đề nghị là giỏi bà mẹ chúng tôi sốt sắng thúc đẩy các bà già không có chồng trong hội, làm thế nào cho các bà ấy vui vẻ mua và còn thúc đẩy các ông mua là đảng khác.

— Hoan nghênh tinh thần mẹ Thủ.

Một số thanh niên, thanh nữ gào lên, còn các cụ ngồi vuốt râu, gật đầu, cười hề hả.

Trời về chiều, gió lạnh qua lại trong gian phòng. Hướng dẫn viên tuyên bố :

— Buổi hội họp đầu tiên của chúng ta thu được kết quả mỹ mãn. Tôi tin là chúng ta còn nhiều phương pháp hay ho nữa nhưng chưa đưa ra hết. Chúng ta dành cho buổi sau. Trước khi giải tán tôi đề nghị bạn Lợi trong ban hướng dẫn lên phân tách.

Lợi, một thanh niên trạc độ 25 tuổi, mặt rạng rỡ, môi său và sáng, người gầy gò, đứng lên, xoa tay :

— Như tôi đã nói lúc nay, chúng ta sẽ có năm tổ, mỗi tổ mười người và một hướng dẫn viên. Năm xá vào một tổ, mỗi tổ chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm làm một xá cho dễ sinh hoạt.

— Đề nghị chúng ta đồng ca lên một bài. Tất cả cùng hát cho vui. Bạn Lợi bắt đầu.

— « Ngày bao hùng binh tiến lên... hai ba... »

Đủ các thứ giọng, ồ ồ của các cụ, trầm trầm của thanh niên, thanh thoát của thiếu nữ tròn lắn với nhau thành một hợp âm khó phán biệt, nghe chẳng em tai chút nào nhưng tiết ra một sức sống mãnh liệt, một sự hợp quần vững chắc. Tiếng hát âm vang, lớn dần, miên man trong sương chiều, tiếp theo nhịp vỗ tay đều đặn, mạnh mẽ của đám người bị sirc cuồng tin đưa lối, dang dẵn đường...

★

Nhóm Thợ Ngọc là hai bác cháu Thủ. Thủ thoảng



XXXVI

Nhiều tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên :

— Hoan nghênh ý kiến chị Thủ...

— Thế là chúng ta đã có một phương pháp rường cột. Trọng điểm của nó là đánh mạnh vào thành phần thủ cựu, giàu có, dựa trên hậu thuẫn của thanh thiếu niên và các cán bộ cùng tầng lớp. Bạn nào có đề nghị mới ?

Hướng dẫn viên chỉ một thanh niên :

— Tôi nhận thấy là muốn khai thác được kỹ hết lòng nhiệt thành của thành phần giàu có ta phải làm thế nào cho trong những gia đình ấy, cha mua, mẹ mua và các con mua riêng nữa. Muốn làm được như vậy ta phải đề cán bộ tới các trường, giải thích với học sinh, biến họ thành những cán bộ về tuyên truyền ngay bổ mẹ.

Mỗi trường sẽ có hai cán bộ, một nam và một nữ. Cán bộ phát động nam sinh, nữ cán bộ phát động nữ sinh. Tôi tin rằng học sinh là những cán bộ tuyên truyền có hiệu quả nhất vì họ có học. Họ sẽ kể khẩu hiệu, thả bướm bướm, tổ chức ca kịch giúp ta. Thành thử vô tình

HO! HO! HO!

NHƠN CĂN BỒ PHẾ THÁNH DƯỢC

Chuốc nước bồ phổi nhuận phổi
trịu đàm, trị ho, sát lao trùng
thanh phế nhiệt,

một món thuốc rất thích hợp
và thân nghiệm chuyên trị về
các chứng bệnh ho ở miền nam

NHƠN CĂN DƯỢC PHÒNG

100 RUE THÁP MƯỜI CHOLON



Một người bạn luôn luân trung thành

Phải đủ kinh nghiệm và học thuyết
để làm vừa lòng Bạn với
lối ảnh Ciné
của

DUNG
Photo Ciné



7 Bis đại lộ Trần Hưng Đạo
Bạn sẽ đến mãi mãi.



TRANG 40

LOẠN ● tiêu thụyết của Duy Sinh ● LOẠN

Thơ mới gặp bác Thái một lần trong những phiên họp huyền tình... trông thấy bác Thái là Thơ lại nhớ Phong vô kẽ...

Từ ngày tiên đưa Phong ra đến gốc đa già... Từ ngày Thơ ngả đầu vào vai Phong, rỏ giòng lệ cảm, nghe những lời danh thép của gã trai Hanoi... đến nay vừa đúng hai năm... Gã trai trẻ ra đi theo tiếng gọi của tuổi 20, của non sông, biến biệt bóng hình tự phuong trời nào...

Thơ trở về thôn xóm, hoạt động háng háng cho phong trào phụ nữ thôn, nàng xung vào đội du kích, nhất định ở lại chống giữ xóm làng.

Có những buổi chiều âm đậm, Thơ thu hút ra đàng, ngồi trên cồn đất, buồn rầu nhìn trâu gặm cỏ, mơ thấy hình bóng Phong... nàng tự nhủ chẳng hiểu Phong có hiểu cho nông nỗi này chăng?

Nhiều bữa rõ rãi, Thơ ra sau vườn, chậm rãi đi trên con đường ngập lá, nhìn hoa lá héo tàn, nhìn mặt ao hoen dấp mõi, lòng vương vấn buồn... nàng nghĩ đến ngày nào, vườn hoa rực rỡ, cây cối xanh tươi, ao ngập nước đầy khoang cá... lòng dõi trê trán hạnh phúc, yêu đương...

Ngày ấy đã qua rồi, biết bao giờ trở lại, những giây phút linh thiêng, say đắm nhất của đời người, trôi qua một cách quá hững hờ, tàn bạo. Người ta chỉ còn sống để mà khao khát luyện tiếc đến thuở nào chuỗi ngày tươi sáng lịm chim trong quá vãng.

Ngày nào cũng vậy, nếu Thơ không bận việc gì gấp lầm là nàng sang gánh giúp hàng ra chợ cho bác Thái. Trên đoạn đường dài, hai bác cháu thường mang chuyện Phong ra nói, rồi cùng thở dài, phỏng đoán một vài câu vu vơ cố đánh át nỗi hoang mang xâm chiếm cả cõi lòng...

Giờ đây, Thơ đã trở nên một cán bộ phụ nữ huyền, nàng đi từ xã này đến xã kia tổ chức và huấn luyện phụ nữ. Cũng vì công tác luôn canh nên nàng khỏe mạnh hơn... Thơ đã đến thời kỳ phát triển mọi cơ quan trong người, nàng lớn bồng bồng lên, thân thể nở nang, cân đối, ngực da trắng hồng với cặp má lúm đồng tiền làm ngày ngất ngưởng.

Với bản tính tự nhiên vui vẻ, Thơ đã lấy lòng được hết thảy mọi lớp người cộng tác. Hồi đó, Thơ còn hoạt động ở tỉnh, có một chàng cán bộ say nắng như điên dò. Hắn ta làm trong ủy ban hành chính tỉnh, cố xin phụ trách huyện Thọ Xuân để được sinh hoạt với xã Thọ Ngọc và gần Thơ, nhưng trái lại nàng ghét độc địa khuôn mặt bì bì với cặp mắt luron một mí cùng giọng tản tĩnh bĩ ối của hắn. Nàng càng ghét, càng khinh khi thì hắn càng sần lấn vào, « cố đấm ăn xôi ». Nào có gì đâu, chỉ trong một buổi hội nghị tỉnh, hắn thấy nàng phát biểu đôi ba lần, rồi trong thời gian nửa tháng hội nghị, hắn sinh hoạt cùng tôi với nàng, thế là hắn chết mê chết mệt. Mỗi lần nàng đưa một ý kiến nào trong tôi, hắn là người đầu tiên hoan nghênh và triệt để tán thành, làm nàng và mọi người trong tôi phát hực minh, nhưng hắn vẫn trơ ra như đá, không lấy gì làm thiện, vẫn tiếp tục trên con đường « bợ đỡ » phụ nữ!

Trong bữa ăn, hắn gấp thịt tiếp cho mình Thơ, mặc dầu là nàng cố dấu bát và tô vể không bằng lòng. Người nào xỉ xão bàn tán là hắn há hốc miệng, chia cả hàm răng cởi mả cười trứ...

Ngoài giờ học tôi, hắn lèn la đến bên Thơ, rủ nàng vào rừng chơi hoặc tới quán uống nước. Lần nào cũng như lần nào Thơ đều lảng tránh và cự tuyệt.

ĐỜI MỚI số 161

LOẠN * tiêu thụyết của Duy Sinh * LOẠN

Xét ra không thể tấn công trực tiếp được, hắn xoay sang thế gián tiếp, hàng ngày mua quà bánh về dùi vào ba lô Thơ nhưng lần nào cũng như lần nào số tặng phẩm kia đều được quăng ra khỏi lều. Hắn đậm ra ngực ngực, ngồi hồi nghỉ không bao giờ tập trung tư tưởng, mỗi lần chủ tọa hỏi ý kiến, hắn giật mình ngực ngạc nhiên ngủ mê chợt tỉnh. Lúc nào hắn cũng chăm chú nhìn từng cử chỉ nhõ nhặt của Thơ và luôn luôn sẵn sàng giúp nàng trong bất cứ công việc gì, từ phơi manh áo, xới bát cơm mặc dù là bao giờ cũng « nhỡ tàu » !

Trong những cuộc vui, hắn cố tìm cách ngồi gần nàng hoặc nhảy cùng nàng nhưng luôn luôn thất bại vì thấy bóng hắn là nàng lăn ngay ra chỗ khác.

Nhiều lần hắn mang « thuyết tam cung » hit được ở gấu sà cap mấy ông Tàu đồ ra thuyết giữa tôi, yêu cầu anh chị em nên cùng ăn, cùng học và cùng... ngủ (?). Thơ và mọi người triệt để đả phá thuyết mọi rợ ấy. Nàng đã vung tay nói lớn trước tôi :

— Chúng ta chỉ hấp thụ ở « nước bạn » (?) cái gì hay ho, tinh túy mà thôi, chúng ta không thể mù quáng làm theo những tập quán hủ lậu, đời bại như thuyết tam cung kia được.

Từ sự mê say đến điên cuồng, bức bộ, hắn đã bừng mặt hùng biện :

— « Thuyết tam cung » là một thuyết rất hay, được phổ biến sâu rộng từ trung ương đến các tỉnh, huyen. Nó có tác dụng phá vỡ thành trì ngăn cách giữa nam và nữ, khiến đả phá được quan niệm hủ lậu ! « Nam nữ thụ thụ bất tương thân » của các cụ hủ Nho. Nó làm cho nam nữ thân yêu (?) nhau hơn, không còn cái e lệ, rụt rè vô lối. Thơ giật hết sức, nàng tiếp lời :

— Không phải tất cả những phong tục, lễ giáo của cha ông chúng ta là hổng cả. Không có cũ thì làm gì có mới. Chúng ta phải giữ lấy những căn bản lễ giáo thuần túy của đất nước, lấy những tập tục, nghi lễ tinh hoa, gạt bỏ những tập tục quá nệ cõi, như vậy mới lập nên một thứ phong tục mới nhưng không quá khích.

Tôi đồng ý là bãi bỏ những hủ tục cho hợp với phong trào « bài phong, phản đế » nhưng tôi cực lực đả phá những tập tục vong bần, dẫn nền luân lý của chúng ta tới chỗ đời bại. « Thuyết tam cung » là một trong những tập quán vong bần đó !

Viên cán bộ tinh mặt tái lại vì bị Thơ cho một bài học, hắn dở hết tài hùng biện, kèm thêm lời đe dọa đe át giọng :

— Chị Thơ đã đi ngược lại chủ trương của trung ương đảng, chị đã dám lăng mạ « thuyết tam cung » của nước đàn anh. Chị đã lên án chủ trương của đảng... như vậy có nghĩa chị là một cái gậy cản đường tiến hóa của bánh xe đặng. Chị không hiểu rằng thuyết này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và được lệnh phổ biến khắp nơi ? Chị không biết rằng kỷ luật của đảng là sắt, thép và... máu ư ?

Thơ tức run người vì lời đe dọa dẫm, nàng đứng phát dại, nói lớn :

— Đây là chúng ta thảo luận xem thuyết ấy có đúng không. Nếu hợp lý thi chúng ta thi hành, còn bất hợp lý thi chúng ta gạt bỏ. Trung ương đảng không phải là toàn thiện toàn mỹ. Không phải trung ương đảng đưa ra điều gì là chúng ta phải ráo đầu tuân theo một cách điên cuồng. Chúng ta là những người có óc suy luận, phê

(đọc tiếp trang sau)

Bình BAN tuy dũ! Đứng sợ!
Nếu quý Ngài biết dùng ngay thuốc:
DAI-DUC TIEU BAN LO



TỔNG-CUỘC: 372, ĐỒNG-KHÁNH, CHOLON
CHI-CUỘC: 103, DELAPORTE - NAM-VANG

MỘT SẢN PHẨM CHƯA TỪNG CÓ Ở VIỆT NAM

IBOT MY

Rửa thành mới những chén bát, ly, tách, nồi nhôm (không dùng nước sôi vẫn tẩy sạch bụi dơ và dầu mỡ).

Vừa giữ Vệ Sinh cho gia đình vừa làm đẹp món đồ.

Giá lại rẻ hơn Savon.

Ngoài ra bột Mỹ còn dùng tẩm sạch những chổi dỗng hõm, rửa mới đồ bằng Nylon, Simili-cuir, cao su, hộp xoàn (khô nấu) vàng vòng, đồ bằng kim khí và những món cần tới savon thì dùng bột Mỹ có kết quả nhiều hơn.

Nhà nhà dùng bột Mỹ ít bị đau ốm vì phần nhiều những bệnh truyền nhiễm đều do rửa không sạch dừa, chén, ly, tách, nồi niêu mà ra.

Lấy một cái chén hay là 1 cái ly đã sạch, đem rửa lại bằng Bột Mỹ qui Ba sẽ thấy rõ.

PHƯƠNG MAI

185 Frères Louis Sài Gòn

TRANG 41

phán, có tinh thần bồ câu những điều sai lầm, chướng tai gai mắt vì chúng ta là những công dân trong một « nước dân chủ » !

Hơn thế nữa, chúng ta đây đều là bạn đường, cùng một chí hướng, cùng một đường lối, thảo luận nho nhỏ với nhau để tìm ra lý lẽ, giải pháp... cần gì phải mang tôn chỉ, uy lực của đảng ra mà đe dọa !

Viên cán bộ giọng cứng rắn hơn :

— Dân chủ chứ không phải là « quân bình chủ nghĩa », « cá đối bằng đầu ». Có những vấn đề ngoài vòng thảo luận, ngoài sức phè phán, ngoài trí hiểu biết của chúng ta nhưng có lợi cho đảng, cho phong trào là chúng ta vẫn phải tuyệt đối tuân theo (?) Ai đi ngược lại sẽ bị nghiến nát ! chí không thấy gương Ta thu Thâu, Hoàng Thọ và một số chiến sĩ cũng có óc suy luận, phè phán « kiêu chí » không ? Họ đều được sang bên kia thế giới để suy luận và thảo luận (?) .

Thơ không nói nữa, vì nàng biết là một mình mình không thể nào cãi lại một đê từ cuồng nhiệt có uy quyền của đảng. Viên cán bộ lấy làm đặc chí về sự « thắng lợi » của mình, hắn nhìn nàng bằng con mắt khinh khỉnh.

Sau buổi tranh luận đó, Thơ dành thúc thủ rập theo thuyết biến con người thành thú vật. Nhưng mỗi lần đi ngủ nàng đều nằm cạnh bác Thái và một người bạn gái trước sự bức tức của tên chó săn cho đảng. Không làm gì được, hắn đến nằm cạnh cô bạn của nàng, đêm giả tinh giả mè quờ quạng chân tay sang phía nàng nhưng đều bị nàng vứt chân tay, nói mát :

— Đề nghị trực xuất anh Tịch ra khỏi lều vì nằm xấu quá !

Trong giờ nghỉ, hắn lại đến bên Thơ, cố lấy giọng thân mật :

— Trong buổi họp chúng ta tranh luận cùng nhau hăng hái nhưng chắc cô Thơ không giận tôi chứ ? Chúng ta bao giờ cũng sát cánh bên nhau, thân ái làm việc cùng nhau, phải không cô Thơ ?

Thơ cười nhạt đáp gọn :

— Tôi với anh thì có gì mà giận mới dữ...
— Đấy cô lại nói dối với tôi rồi... sao lúc nào cô thấy tôi là cô cứ lảng đi thế nhỉ ? Tôi có làm điều gì khiến cô mất lòng thi cô cứ mạnh dạn vạch lõi lầm

của tôi ra để chúng ta kiểm thảo, hiểu nhau và thân nhau hơn, có phải tốt không ? Hôm nay trong hội nghị tôi có quá nóng, cô kè làm gì ?

— Tôi có « lỗi » với anh với đảng thì có ấy chứ... thôi xin lỗi anh tôi còn phải di gánh nước...

Tịch sờn nở mày mặt, tưởng đâu Thơ đã dõi thái độ, hắn thử người ngầm bóng nàng khuất dần vào lều vải... một nụ cười khoan khoái làm cặp mắt một mí của hắn háp hồn lại.

Thế rồi ngày qua ngày... phiên hội nghị bế mạc, toàn thể hội viên tổ chức buổi liên hoan, mọi người đều vui như hội, thay nhau lên diễn đàn phát biểu cảm tưởng, riêng Tịch ủ rũ, mặt buồn như đám tang, hắn muốn gặp Thơ để thò lộ tâm tình nhưng không làm thế nào được vì Thơ bận việc trong ban tiếp tân.

Đêm về hắn rinh rinh nhét vào ba-lô Thơ một lá thư dày cộm, viết từ bao giờ. Thơ nghe thấy hắn trần trocused thở dài suốt đêm hôm đó.

Sớm hôm sau mọi người chia tay nhau ra về, Thơ bèn dặn dỗ cho một số nam nữ cán bộ, trừ Tịch. Viên cán bộ tinh đành lại tận nơi xin địa chỉ nàng rồi ấp úng :

— Thế nào tôi cũng đến thăm cô một ngày gần đây.
(Còn nữa)

Bệnh thiếu máu
Gầy ốm và hay mệt
Nên dùng Liver extract hiệu :

HEPAR RA FORTE

Chất gom có sinh tố B 12
và Acide Folique

Các hiệu thuốc tây có bán

Đại lý

Nhà thuốc : LA THÀNH
17 Boresse-Saigon

NOUVEAUTÉS CATTINAT

Successeur : *Nguyễn van Co'*

Alimentation — Parfumerie — Tissus — Articles de Paris, du Japon, de l'Amérique — Produits d'Entretien — Bonneterie

Age its exclusifs : COGNAC COURVOISIER CHAMPAGNE MOEL-CHANDON — BORDEAUX ROSEN-HEIM — BOURGOGNE BONCHARD AINÉ FILS

Để được CHÂN LÝ HÓA đời
minh nên xem tạp chí
TÌM HIỂU

THÔNG - THIỀN - HỌC

Một cơ quan tinh-thần, đạo-dức, không
đảng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá
Chân-lý

Giải-quyet nhiều vấn đề khó-khăn
khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì ? và Sứ
mạng của Ta đối với Ta, đối với
Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bào, Công-chức, tư-chức,
than-hiền nam-nữ Nên xem Tim
Hiểu Thông Thiền Học.

Bao-quán : 35 đại-lá Grimaud — SAIGON

Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUẤN
Chủ-bút : NGUYỄN-THI-HAI



XXXVII

— Tập đi nửa tháng trời nay mới thuần đà.

— Có mỗi lâm không ? Chắc cái đầu đốt xương cọ sát vào mầu gỗ cũng đau lắm ?

— Mấy hôm đầu thi hơi è ẩm. Nhưng lâu ngày quên đi không thấy vướng víu gì hết. Đã đêm miếng bông dày ở trong rồi. Đi lâu nữa da chân nó dày lên...

— Thế đi xe chùi lên phía nào ?

— Lên về chân phải, hơi ngượng nhưng được cái cẳng minh dài, xe lại thấp. Mới đạp nèn đi chậm thôi.

— Tình vui vẻ bảo em : « Thế thi khả lâm rồi. Từ nay chú phải xuống tôi luôn mới được ».

Im lặng một lát Kiên bảo.

— Bỗng nhiên hai cái nạng ra nhẹ hẳn người đi. Từ hôm đó được một mình thấy... yêu đời quá.

Kiên nói vui cười sung sướng. Mắt anh lấp lánh ánh nắng.

Tình hỏi :

— Thảm nó dương làm gi ở nhà ?

— Tôi đến hình như cô ấy dương hái chè ở ngoài vườn. Biết tình em, Tình nói dừa :

— Thế nào, đã ngâm kỹ chưa ?

Kiên tấp tấp nhìn anh :

— Xinh đấy chứ ?

— Tên là Thảm mà lại !

— Hai anh em cười ròn.

Khi mặt trời gần đứng bong thi tan học. Buổi trưa nắng hanh ấm áp. Con đường mòn nắng chang chang. Kiên bước chậm chạp với mầu gỗ mới. Hai anh em sóng vai nhau đi giữa tiếng trẻ ra về cười đùa rìu rít. Đi ngang qua Tinh lũ học trò rầm rắp chào. Cảnh đồng vàng mặt trời le lói. Không khí trong vắt như đúc bằng pha lê. Màu xanh đậm của khóm tre cắt nét trên nền trời cao xanh mát.

— Ở nhà quê được như anh, thật sướng. Không khí trong lành. Khoẻ người ra vắng tiếng ồn ào. Đỡ bụi bặm. Nếu tôi biết cày ruộng mà có một mảnh đất ở xa thành phố thi nhất định tôi sẽ về sống cuộc đời đơn giản ở thôn quê.

Vừa đi họ vừa trò chuyện. Tình bảo em :

— Người ta chỉ tiêu thụ hóa cuộc đời chứ cuộc đời ít khi thực hiện được như mình vẫn mong tưởng, Kiên ạ.

Kiên nói giọng thoảng chua cay :

— Bởi thế nên tôi vẫn phải chịu rúe mãi trong cái ngõ hèm ở Hải Phòng tối tối dẫn xác đi gỗ dăm ba mài đầu trẻ con, kiếm gạo.

— Hoàn cảnh xã hội chưa cho mình thực hiện những nguyện vọng tốt đẹp ấy. Ngay chính tôi muốn viết một thiền truyện dài mà ở trong Sài Gòn mãi, đề tài rất nhiều, có viết được nỗi đâu. Tâm tiếng đồng hồ quẩn quanh trong nhà máy, Đến nỗi quý rời phải bỏ nghề. Quay sang cạo giấy cũng lại còng lưng ngày nọ qua tháng kia. Đi làm như thế rút cục lại chỉ đỡ vào tiền thuốc mà nhiều khi còn không đủ... Nghỉ để dưỡng bệnh thi là chết doi !

Họ đi bên nhau im lặng. Kiên bước nhanh hơn. Mắt Tình mải mê theo con đường viền cỏ xanh chạy dài qua ruộng lúa trǔ hạt. Bất giác Kiên lên tiếng :

— Đã sắp đến mùa gặt rồi nhỉ ?

— Ở nhà quê vào mùa gặt vui lắm. Hôm nào đấy Kiên xuống mà xem họ đập lúa hòi tay đoi với nhau. Sáng trăng suông trên sân nhà, vui lắm.

— Giá không bận sưa soạn thi tôi cũng xuống chơi ít lâu cho vui, rồi giờ nữa.

Tình hỏi em :

— À, hình như năm nay chủ thi chuyên khoa tú tài phòng ? Chọn môn gì thế ?



HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bò Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUỘN

Chuyên bò phổi, nhuận phổi, giàn hỏa, trừ
đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát
hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều Có bán khắp nơ

Nhà Thuốc

Thái-Bình-Dương

78 Boulevard Gaudot—CHOLON

VIỆT NAM CÓ MỘT



*Nhà chuyên môn làm chân giả
và tay giả để ráp thay những
chân cụt và tay cụt. Theo đúng
phương pháp của những nhà
chuyên môn Pháp và Mỹ.*

*Được tin nhiệm của sở quân
y Pháp ở Saigon.*

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

QUÁN QUẦN TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIÊU QUẦN
tửu điểm
Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON



KỸ-LƯƠNG
và
MAU LỆ

NGUYỄN-TRUNG

150, RUE GIA LONG - TEL. 21.503

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vĩnh Lộc

— Philo, anh à.

— Chú khá về Mát và tra P. C. B. làm sao lại chọn triết học?

— Tôi cũng có ý định vào đại học y khoa nhưng sợ không giật nỗi học bổng thì lấy tiền đâu ra mà theo đuổi năm sáu năm trường.

Kiên nói giữa một phút suy tưởng :

— Từ ngày trở về sống thiểu thốn tôi đã bẩn khoăn, suy nghĩ nhiều. Hình như Lô Tấn có viết một câu : « Nếu như là dân nước ngụ đại thi dù sức vóc khỏe mạnh họ cũng chỉ là một lũ vô ý thức mà thôi... Bởi vậy nên chừa tinh thần còn quan trọng hơn chừa thể xác ». Câu nói ấy khiến tôi nghĩ tới nghề dạy học. Khuynh hướng của tôi có lẽ cũng đã đổi thay từ đây.

Tinh nói như tự an ủi :

— Nghề nào ở đời cũng cao đẹp cả, thực hiện được hay không là do ở ý chí và lòng tin yêu của mình.

Họ về nhà giữa lúc Thắm đang dọn cơm. Kiên đã vui lên. Anh thân mật hỏi đứa :

— Sao cô tinh ý thế biết đúng giờ chúng tôi về để cho ăn cơm. Chắc hẳn lại nhìn đồng hồ?

Thắm vui vẻ góp chuyện :

— Làm gì có đồng hồ đâu anh? Ở nhà quê chúng em giờ darc chỉ xem bằng bóng nắng.

— Thế những ngày mưa thì xem bằng gì?

Thắm không lung tung chút nào. Cô hôm hỉnh bảo :

— Thị lại xem bằng... bụng. Vì hễ nghe đói là sắp đến giờ cơm.

Kiên bật cười :

— Thật là giản dị!

Ở ngoài sân Tinh nói vọng vào :

— Chú Kiên có rửa mặt chân tay thì ra đây.

Bên bờ gạch Tinh đương cuả xuống vực nước dưới ao lén rửa mặt. Bóng lá lay động trên vai áo nâu thảm rớt. Lúc ăn Tinh hỏi :

— Bà lại ra chùa phỏng?

— Hôm nay rầm ngoài chùa cõi chạy.

Tinh mỉm cười :

— Chiều nay lại có oán chuối chén đây.

Kiên bảo :

— Lâu lâm hôm nay mới lại được bữa tép kho với rau muống luộc chấm tương.

Thắm ý nhị tiếp :

— Cơm nhà quê thanh đạm anh xơi tạm nhé.

— Cô Thắm thế mà cũng khách sáo tệ!

Bắt chyện Kiên đương nhìn minh đầm đầm, mà Thắm hơi ứng đở. Kiên ngửi thấy mùi cơm gạo lứt thơm đậm đà. Lòng người thanh niên xôn xao những ý tình đơn giản.

CHƯƠNG V

MÙI LÚA vàng dài nâng thoang thoảng quanh sân, ẩm nồng. Tiếng đập lúa bình bịch từng nhịp đều đặn vang khắp thôn nhỏ. Trăng mười bốn lờ lững trên ngọn tre, trong vắt như tấm gương bầu dục. Gió cuối thu gồn gọn mát, thanh khiết như hơi thở sớm mai. Tinh ngồi bó gối trên thềm nhà, say sưa ngắm những cánh tay nhịp nhàng vung lên, hạ xuống. Mỗi lần bó lúa vật mình lên dit cối thi những hạt thóc rụng xuống rào rào như mưa đỗ. Thóc ngập lên mấy khoảnh sân.

Những cặp chân vững chãi như chôn dưới lớp hạt vàng bè bịch. Bóng những thân người khoẻ mạnh đồ nghiêng theo ánh trăng lên sân nhà. Nhịp đập liên tiếp

ĐỜI MỚI số 161

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vĩnh Lộc

vang lên như giục dã, xô đuổi nhau. Ở vườn sau, tiếng hát trong trẻo thoảng về trong hơi rú rí qua tàu chuối, khóm tre. Tình nhận ra là giọng hát của Thắm. Bài hát anh dạy Thắm ngày nào. Giọng cô ngòn nga trong như dòng suối chảy đêm trăng. Thanh âm xa xôi lại gần gũi, tình tứ, dịu dàng. Giữa đám người đương đập lúa, một giọng đàn ông cất lên bờn cợt :

Gió đánh cánh tre gió đập cánh tre

Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng

Gió đánh cánh bàng gió đập cánh bàng

Đứng chờ anh hát cô nàng hãy nghe

Gió đánh đò đưa gió đập đò đưa

Sao cô mình lơ lửng mãi chưa có chồng?

Gió đánh cánh hồng gió đập cánh hồng

Hỏi cô mình đã muốn lấy chồng hay chưa?

Tiếng hát dứt trong nhịp cười ròn vang. Một người vui miệng kêu :

— Kia cô Thắm đâu không ra mà đổi đập với anh Tường.

Tường cười tít dưới ánh trăng. Anh vung mạnh bô lúa xuống. Thóc vàng tung toé vãi lên khoảng sân bè bịch. Tường ở cùng xóm vẫn ngấp nghé cô Thắm. Anh con trai quê mùa ấy rất được lòng mấy cô gái đồng cảnh quanh vùng, vì tính hay bờn cợt, ăn nói lại có duyên. Người anh vạm vỡ. Vai rộng, ngực căng sau lần áo cánh nau. Miệng anh rộng, hay cười có một chiếc răng khẽn nên khi cười trông cũng khá xinh trai. Phải tội đôi mắt anh hơi kém.

Thắm không trả Tường cũng vì đôi mắt ấy nhưng cô chẳng nói ra. Tường thì huênh hoang, tự đắc lắm. Anh yên chí rằng mềm mại như minh thi sớm muộn... cả cũng cần câu. « Vả lại trầu cau còn rẻ vội gì! » Anh thường đi dòm bảo với bạn bè như vậy.

Bóng Thắm thấp thoáng sau hàng cây ngoài vườn. Cô cắp rá gao từ ao đi vào. Tường ta hóm hỉnh lên tiếng

Hỏi cô thắt giải lưng xanh

Ngày ngày thấp thoáng bên mành trông ai

Tường đóng xe ngựa bời bời

Bụi hồng mè mật ai người mắt xanh?

Tiếng Thắm trong trẻo, ngo ngoắt đáp lại :

Bảy giờ mận mới hỏi đảo

Vườn bông đã có ai vào hay chưa?

Mận hỏi thì đảo xin thưa

Vườn hồng có lỗi nhưng chưa ai vào..

Hát xong Thắm liếc nhìn Tinh tุม tím cười tình quái.

Cao hứng Tường vi von theo :

Đồi ta là nợ là tình

Là duyên là kiếp đôi mình kết giao

Em như hoa mận hoa đào

Cái gì là ngài tương giao hối nàng?

Mọi người quay ra nhìn Thắm, cùng cười ran. Bác Khán hay dừa dồn về chuyện Tường với Thắm, lại mau miệng :

— Cái gì là ngài kia hả cô Thắm?

Thắm chỉ cười tím. Cô không nói, thoan thoát đi xuống nhà ngang. Tiếng bác Khán vọng theo bờn cợt :

Cái quạt mươi tám chi nan

Ở giữa phết giấy hai nan hai đầu

Quạt này anh để che đầu

Đêm đêm đi ngủ chung nhau quạt này...

Nhịp lúa đập trộn cùng tiếng hát. Trăng đã lên cao
(đọc tiếp trang sau)

ĐỜI MỚI số 161

Dưỡng đường

TRẦN NHƯ LÂN

10 Đường Léon Combes



Giải phẫu — Hộ sinh khó — Bịnh
đàn bà con nít — Phổi, chiểu điện.

Do bác sĩ NGUYỄN ANH TÀI
TRẦN VĂN LOUIS trông nom

Đại tửu lẩu

SOAI KINH LAM

496, đường Thủ Đức — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RẢI, MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIẾU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :
Grand Restaurant SOAI KINH LAM
496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Tiệm bán kiếng thuốc

NHƯ NGUYỆT

Số 81 đường Lê Lợi — SAIGON



Chuyên mua bán các thứ kiếng
thuốc, kiếng mát đủ hiệu danh
tiếng ngoại quốc.

càng trong và xanh mát. Bóng lá cây du đưa cuối vườn. Mùi hoa dại lên hương về đêm thoang thoảng trong hương lúa chín.

Giọng ai lanh lảnh ngân dài khuấy lên giữa tiếng nói nhịp cười rộn ràng.

Ước gì chung me chung thày

Để em giữ cái quạt này làm thân.

Tình nhận ra là tiếng Lụa, cô bạn của Thắm thỉnh thoảng gặp vẫn hay bối rối ông giáo. Trông Lụa cũng ưa nhìn. Một giáng người mảnh mai. Mặt tròn, má có hai lún đồng tiền duyên dáng. Thắm vẫn bảo Tình :

— Cái con Lụa lúc nào cũng cười toe toét ấy, giả đem ghép với anh Tường thì thật là xứng đôi.

Tình hỏi dùa :

— Thế nào là xứng đôi hả Thắm.

— Thi cả hai anh chị chẳng vẫn cứ hay đồng da đồng đánh với nhau mãi là gì?

Tình nghe phong phanh chuyện Tường định đánh tiếng hỏi Thắm nên nhân dịp tò mò hỏi :

— Hình như Thắm không ưa họ lắm thì phải ?

Thắm ngoắt miệng :

— Việc gì mà ghét ?

— Sao cô lại chê họ đồng đánh ?

— Thi cũng có đồng đánh, chứ dễ không ai mà đặt điều.

— Anh Tường anh ấy cũng có duyên đấy chứ ? Chắc con gái làng thiếu gì cô mê mệt.

Thắm tàn ác bảo :

— Ý hắn họ mê vì đòi mắt toét !

Mắt Tường hơi kém thực. Khi anh cười nhiều vành mắt đỏ lên và ướt nhợt. Thoạt trông thi như người khóc. Lụa ở bên cạnh nhà Tường. Nghe đâu có đám hỏi rồi mà cô còn chối đây đây. Chắc hẳn cũng tình ý gì với anh cu Tường đấy chứ chẳng sai. Nghĩ vậy Tình chợt hỏi. Thắm :

— Còn Thắm, đã có ai đồng đánh với chưa ?

Má Thắm hơi nóng lên. Cô lườm Tình một cái rõ dài.

(cont'd p)



Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène Humann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

Dầu
Cù-là
khô



CHÌ CÀN VÀI HỘP ĐẠI BỒ² NGŨ TẶNG TINH LA-VẠN-LINH

là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại

Ăn không ngon, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài !

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng
Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biết
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ
đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh
La Vạn Linh được nổi tiếng nhứt.

Tòng phát hành
Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON

Có đà bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói
BEKINAN Tiên
(Eugulinine active)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quán thử số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp
LONKINAN Tiên
(Quinine active)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay
Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên
98, Bd. Bonard — SAIGON

BẠN ĐỌC THÂN MẾN

Mỗi lần các bạn nhận được giấy thanh toán tiền mua báo, thiết tha yêu cầu các bạn cho gửi ngay bưu phiếu về ty quản lý để tiện việc sò sách.

Kính chào thân mến
Quản lý Đời Mới
TRÁC ANH



MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG
— TRANG 47 —

ĐÁNG TIN CẬY



HUỲNH-VĂN-HÚY

Ex. Pharmacien Principal de L.A.M.I.

N° 117 Đại-lộ Bonard

SAIGON

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ
Thuốc mới, giá rẻ—Tiếp rước vui
về mau mắn.

TÊ BẠI, PHONG THẤP và tất cả các bệnh do máu xấu
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu 39 Nguyễn an Cư

Trị bón, uất rã công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ
thấy hết nhức mỏi, đau lung, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, trè
vui và mau lèn cân—Có dè bán khắp nơi đại lý Ta và Tân.

15 đồng 1 hộp có cả bột quế

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
l ve dầu TÙ BI

Chủ trị con nít, ho nồng, làm kinh, bú không tiêu, sinh bụng.

Sãi, dẹn, ghẽ, lở thui lỗ tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tân
Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON—SAIGON

Tại bệnh phòng của B. S. NG. VĂN HƯƠNG

Bác sĩ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung Việt Đại diện
Hội Quốc tế y học Châm cứu

1) Chuyên trị bệnh đau mắt.

2) Chuyên trị các bệnh khó bằng phương :

Y học
CHÂM CỨU
pháp với máy y
điện tối tân

Nhức đầu dông, chóng mặt, đau lung, té bại,
té thấp, phong xù, kinh phong, hen siêng, kinh
nguyệt thất thường, âm suy, dương kém, bệnh
con nít; ốm hư lâu lớn.

Phòng khám bệnh :

244 d'Arras Saigon — Trước thành OMA

giáy nói : 21522

Sáng : 8 giờ đến 11 giờ 30. Chiều : 3 giờ đến 6 giờ.

Chủ nhật: nghỉ

HỘI NGHỊ BANGKOK...

(Tiếp theo trang 9)

trước ngày chiến tranh thứ II.

2.—Những người mà Việt Minh bắt tần cư từ Ai Lao sang Thái Lan vào đầu năm 1946 khi quân đội Pháp chiếm lại Ai Lao. Con số những người này lên đến độ 50.000. Họ là những người bị đe ý nhất vì những hoàn cảnh chánh trị. Đối với pháp luật Thái, họ là những người tần cư về chiến tranh (refugiés de guerre) và vì vậy không được hưởng quyền lợi như những «người kiều» (ressortissants). Hồi mới sang, tuy ra đi chỉ có «lưng túi giá dưa» để lại trên đất Lào bao nhiêu tài sản đã tạo lập bằng mồ hôi nước mắt, họ nhờ những đức tính cõi truyền của dân tộc đã kiếm ngay được công ăn việc làm. Tuy họ tản mác ra mọi nơi từ thành thị đến thôn quê, nhưng phần đông họ ở các tỉnh miền biên giới Thái Lao như NON-GKAHI, OUBOL, NAKORN PANOM, SAKOL NAKORN, OUDORN.

Trong những làng mạc quanh hòn, trên những dặm đất không trồng trọt của các tỉnh miền Đông Bắc nước Thái, nhanh như nấm, mọc lên những làng mạc hoàn toàn Việt Nam, có vườn khoai, luống sắn, có giếng nước, vườn rau, ban đêm có tiếng trẻ học i tờ, đọc to lên giữa đám người nước bạn những trang lịch sử oai hùng của dân tộc: Quan Trung, Lê Lợi v.v.. Trong các chợ búa, trước đây chủ chéch làm bả chủ, nay người Việt xen chán vào cạnh tranh với Hoa kiều, làm cho đời sống ở các miền này được phong phú và già sinh hoạt được rẽ hơn trước, Việt kiều ở các vùng này làm đủ mọi nghề: y sỹ, công nhân, tiểu công nghệ, thương gia và được người bản xứ quý mến vì những đức tính cần lao, có tố chất. Hơn nữa, giữa dân tộc Việt Nam đã có những mối thiện cảm cõi truyền, lại được thời thế củng cố thêm.

Điều đáng đe ý nhất là một người thợ cắt tóc lành nghề hay là một người thợ may khéo tay chúng ta gặp ở tỉnh Nongkhai trong năm 1955, trước đây là một công chúa sống dâng hoàng tại Vientiane; một chị bán hàng ngoài chợ có thể là một sinh viên của trường Trung học Pavie cách đây mười năm. Những ví dụ này chứng tỏ tinh thần mẫn, chịu khó theo thời, tự lập của đồng bào ta ở hải ngoại.

HỎI: Ông có thể cho chúng tôi biết

Việt kiều ở Thái Lan có địa vị khả quan không?

ĐÁP: Ở BANGKOK, trong các cơ quan Liên hiệp Quốc, trong các hảng buôn to, bên cạnh các ông chủ lớn, nếu chúng ta thấy nỗi lòng giữa đám người bản xứ hai cặp mắt sáng, nhưng cử chỉ phong nhã, tiếp chuyện khôn khéo, chúng ta có thể chắc chắn đó là một Việt kiều tần cư sang đây, với 2 bàn tay trắng, ăn cơm người, uống nước lã, di học tiếng Anh ban đêm, di làm mướn ban ngày, đe một, hai năm sau trở thành những nhân viên lành nghề nói thạo tiếng Anh cũng như tiếng Thái trong các tổ chức lớn. Ngay ở Ủy Hội Kinh Tế Viễn Đông của Liên hiệp quốc (ECAFE) cũng có gần 20 Việt kiều làm việc ở đó.

Tuy xa nước nhà, họ vẫn giữ một đời sống Việt, ngày Tết vẫn bánh chưng xanh, đêm đến, mẹ vẫn dạy con lịch sử của nòi Hồng, giống Lạc. Tuy họ không bận quần áo Việt vì không muốn bị đe ý trong khi trên mặt luật pháp họ chưa được hưởng quyền của một ngoại kiều, nhưng trong lòng họ vẫn nung nấu nhớ thương Tổ quốc, vẫn mơ tưởng đến:

Tiếng người ẩy tiếng cổ hương;
Giọng người ẩy giọng tình thương
đất nhà.
X.Y.Z

Chương trình tiêu học

1954

(tiếp theo trang 25)

KẾT LUẬN

Tóm lại chương trình mới đã đại chúng hóa các nghề ngay từ lúc ở bậc tiểu học bồi túc. Làm phụ huynh học sinh, ta nên sớm cho con học theo khả năng của chúng.

Nếu các em không có khiếu về chữ nghĩa, mà lại khéo léo tay chân, thì tốt hơn ngay từ lúc này cho chúng theo học ở Ban Hướng nghiệp, để cho hợp với khả năng của chúng. Chúng ta nên tin rằng một ngày gần đây, khi mà các trường tiểu học bồi túc, mỗi trường đều có một Học xưởng, một Học viện rộng lớn, một Học cụ khổ dầy đủ, một Trại chăn nuôi, khi mà mỗi nơi có những giáo viên chuyên môn thì Ban Hướng nghiệp sẽ trở nên hấp dẫn và phát triển mạnh đúng như ý muốn của những người đã có công thảo ra Chương trình này vậy.

HIỂN SINH



Khóa dãy hàm thụ Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT NAM khóa héc R.P và SỦA máy VÔ TUYẾN ĐIỆN dãy bằng lối HÀM THỤ. Bất cứ ai đe hiểu bằng Việt Ngữ. Thực hành đầy đủ như ÂU MỸ. Hết khóa sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng ở ngành chuyên môn.

Bồn trường đã đào tạo được rất nhiều anh em theo học được kết quả mỹ mãn.

Ghi tên học lúc nào cũng được—Tại trường có khai giảng khóa :

1. HIỆU THÍNH VIÊN V.T.D.H.H.—2. ĐIỆN TÍN VIÊN—3. RÁP và SỦA

máy thu thanh V.T.D.

Viet thu hoi hoc tai truong Chuyen Nghiep V.T.D. LECTASON 278, duong Trung Nu

Vuong (P. Blanched) Saigon—D. T. 22.087.



VĂN CHÁNH THO XÃ

115 đường Gia long — Sau chợ Saigon

MỚI VỀ ! đầy đủ thêm

SÁCH HỌC

Pháp và Việt cho học-sanh các trường Pétrus Ký, Gia Long
Chasseloup, Marie Curie. Jauréguiberry và các trường tư.

— Các bức tiêu học, trung học, đại học và các ngành
chuyên môn.

CẨM BẢN THAO giá trị để xuất bản

SÉ XUẤT BẢN ! săn sóc cách nào cho sự học con em mau tần torsi

của NGUYỄN HIẾN LÊ

Phát động phòng trào
văn nghệ mới
(tiếp theo trang bìa 2)

Nó có ít nhiều uy danh cũng không phải vì
có những nhà văn nghệ sĩ có tài năng thực hiện
dùng đường lối của nó, gây nên một xúc cảm
mỹ mè về cuộc sống mới. Vậy tất hần không
phai nhì vào các tác giả lập trường bấp bênh
mà nó có uy danh.

Nó có ít nhiều uy danh thực ra chính là
những uy danh của chính trị, của thắng lợi
quân sự, của đường lối chỉ đạo, của phương
pháp hoạt động. Nó có uy danh quả thật là
nhờ nó nấp bóng cái chủ nghĩa chính trị nó
đang phục vụ.

Nó cũng có uy danh nhờ cái uy thừa của
những nhà văn nghệ sĩ cũ phục vụ cho nó. Nó
chưa hề đề một thiên tài mới sau gần mươi
năm hao tiền, tốn lực thì than ôi! các tài năng
cũ vì giao nhau đứt cũng đã khô cạn bao giờ!
Họ bây giờ chỉ còn là cái họng mồ hạt của
họ ngày xưa mà các đệ tử khiêng đi để dọa
những người yếu bóng via.

Và sau cùng, nó có uy danh vì một hiện
tượng trái ngược: ấy là người ta đã ban hành
một chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa chở
một dân tộc xây dựng nền dân chủ mới chưa
xong. Phải chăng người ta muốn biến các nhà
hiện thực thành hiện thực... vì lai?

Các bạn văn nghệ sĩ!
Chúng ta đều là những người rao rực muôn
sóng, đá đau khổ, đá chiến đấu, đá quật khởi;
Chúng ta là những người ở các thế hệ khác
nhau nhưng thống nhất một tâm niệm xây dựng
nhân bản mới cho dân tộc.

Chúng ta có thể khác nhau một số quan điểm
nghệ thuật, chúng ta khác nhau phương pháp
phục vụ nhân dân, nhưng chúng ta thống nhất
về tinh thần dân chủ tiến bộ.

Chúng ta không cần uy thừa, không dựa
thi lực. Chúng ta có một vũ khí sắc bén chừng
ta đã sử dụng và sẽ sử dụng có hiệu quả cho
một tư tưởng tiến bộ hợp với nguyện vọng
tổ dân.

Chúng ta đấu tranh cho cuộc trường tồn
dân tộc.

Chúng ta đấu tranh cho nền dân chủ tiến bộ.
Chủ nghĩa hiện thực dân chủ tiến bộ tất
thành công.

VIỆT HIỆN

Những ngày cuối
cùng ở Hải Phòng

(tiếp theo trang 33)

Ngành đại thương thì ngừng hoạt
động nhưng ngành tiểu thương thì
vẫn đều đặn. Cán bộ công sản đã
thâm nhập vào Hải Phòng khá nhiều.
Ở những khu Lạc Viên, Hàng Kênh
đôi khi dân chúng đã thấy cán bộ
hoạt động. Nhưng ngoài một số dân
lao động, thi công sản không nắm
được từng lớp quần chúng thị dân.

Một buổi sáng mùa xuân mưa phún
nhé nhẹ phủ trên Hải cảng âm u. Tôi
từ biệt Hải Phòng ra đi, lòng hơi quẩn
đau. Khi ngồi trên chiếc ô tô vận tải
của chính quyền chạy xuôi về ngã.
Cát bụi tôi thấy lưu luyến Hải Phòng
lạ! Tôi muốn ở lại Hải Phòng đến
những ngày cuối cùng như đã ở lại
Hà Nội lần trước, nhưng gia đình tôi
đã ra đi. Và hơn nữa không khí té
lạnh của Hải Phòng không có quyền
rũ tôi như không khí Hà Nội thua trước

HỒ KIÊM ÁI

TIN NHẠC



VIOLON — VIOLONCELLE — CONTREBASSE
GUITARE — MANDOLINE nhập cảng từ Pháp,
Đức, Ý... SAXOPHONE — CLARINETTE —
TROMPETTE — BASSE... BATTERIE JAZZ và
phụ tùng hiệu ASBA, METJAZZ.. Giấy dòn
ARGENTINE, MANUCORD, PIRASTRO THO-
MASTIC.. Sách nhạc (Méthode, Théorie) đầy
dứ của những nhà SALÂBERT, HENRY LE-
MOINE, HEUGEL, A.LEDUC, L.AGEL... Sửa
chữa và chế tạo VIOLON do Ng. Đức Trọng,
môn đệ của Marc LABERTE (Mirecourt), có
ten trong DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES
LUTHIERS của R.VANNES (Hàn Lâm Viên Quốc
Gia La Mã).

(Sắp qua: Méthodes violon, guitares piano
xuất bản tại Mỹ. Accordéons của Ý.)

MI TIN
121 đường Frère Louis
(gần nhà thờ Huyện Si)
SAIGON

CHEMISE
MAY SẴN



Qui Ngài muốn lựa một cái chemise
may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại
nhà may:

CHÍ THÀNH
117 Frère Louis Saigon
Bảo đảm không rút. Col Indéfor-
mable Có nhiều hàng đẹp, nút Man-
chette và Cravate tuyệt. Có Chemise
Veste đủ màu.

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ Ú) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Chuyên trị: Bịnh đàn bà và con nít
Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khám bịnh: Chiều từ 4 đến 7 giờ

*Thuốc Thơm
ACH CHUÔNG ĐỎ
Giá trị cao*



GIA BÁN
8\$

CUỘC BIỂU DIỄN RẤT NGOAN MỤC
TẠI NHÀ KHIÊU VŨ

GRAND MONDE
Do cặp tài tử
Joe, Marianna và Lisbeth
TRÌNH BÀY

Nhà khiêu vũ
ARC EN CIEL
52-59 đường Jacobee - Cholon



Có nhiều môn giải trí khêu lòng
hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

Nghỉ mát Cap Saint Jacques
HÃY ĐẾN

HÔTEL VIỆT NAM
Lữ quán to nhứt của
người Việt Nam. Chiêu
dai tử tế. Phòng sạch sẽ.
Có âm nhạc

HỘ CỘNG THƯƠNG
SAIGON

Góc đường Vannier và Georges Guynemer

XUẤT NHẬP CẢNG

Điện Thoại số 22.137
SAICON

NHI THIỀN ĐƯƠNG



danh tiếng
lâu năm

TRỊ BÁ CHỨNG HAY NHỨT
47 rue Canton - Cholon

GIỮA CÁC BẠN CHƠI ẢNH



CHÈNH VÉNH CẦU VÂN MÁI LÀ ĐƠN SƠ...

chụp vào khoảng 16g.30—ống
kinh : 8—độ chớp : 1.50—máy
Roleicord—gắn kính vàng đậm
(Ảnh của bạn LO KA Saigon)



THUYỀN VỀ BÊN

Chụp lại miền duyên hải

Trung cao Nguyễn

Ảnh của bạn NGỌC BÌNH

