

ĐỜI MỚI

Wasmu
AP 95
VGD 644



Số 156 TỪ 27 ĐẾN 6-3-55
Nữ danh ca NGỌC HÀ

BỨC THƯ CHỦ NHIỆM

CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG TRÊN ĐƯỜNG TÌM LỐI THOÁT

Bạn đọc thân mến,

Ở ĐỜI phàm làm một việc gì ai ai cũng tính sự thành công, và cũng muốn thành công trước mắt. Nhưng trên thực tế thì chưa mấy ai đã thành công như ý muốn. Có chăng nữa là thành công trong giai đoạn dễ rồi, với thời gian, lịch sử không cho là thành công.

Nhất là đối với những công trình xây dựng vĩ đại, sự thành công lúc nào cũng ở xa xăm. Cho nên, phàm đã lập chí kiến thiết một việc mới, mới cho ta mới cho người, thì đừng mong tìm danh vọng trong sự thiên hạ hoan nghinh mình. Nhưng mình là người, mà người thì không phải sắt đá, người có rung cảm, có vui buồn tủi hững, mình cũng cần dùng được kẻ khác hiểu biết, khích lệ, chia sẻ nỗi vui buồn, dù mình không đeo đuổi một thứ danh vọng nhất thời, tức là danh vọng cơ hội.

Có người hiểu mình, bởi dưỡng tinh thần cho mình, là điều tối cần để tiến bước trên con đường dài thăm. Với bức thư trước « Cái thế của chúng tôi », Bạn đã hiểu rằng chúng tôi không làm khác hơn được. Hơn đó có nhiều Bạn viết thư đến biểu đồng tình, và tỏ ra nỗi niềm đồng hội đồng thuyền làm cho chúng tôi thêm cảm. Và cũng vì vậy mà chúng tôi thấy rằng mình không thể lùi, và đành phải sẵn bước.

Chúng tôi muốn nói thêm cho rõ ràng với Bạn là chúng ta đang sống, nói chung nhân loại, trong một hoàn cảnh biến đổi vô chừng, vì lẽ sự chiến tranh và sợ hãi rồi bị nó lôi cuốn. Tình cảnh ấy ảnh hưởng không ít đối với nội tình nước ta. Những hy vọng của một dân tộc đang bùng bột vươn lên có thể đột nhiên bị một sự kiện quốc tế dập tắt ngay. Thật, không lúc nào hơn lúc này, các nước nhỏ

yếu sống như « ốc mượn hồn »; dù muốn dù không, vẫn bị thời cuộc chi phối nặng.

Đối với hoàn cảnh ấy, chúng tôi là con kiến, là cát bụi, mặc dầu là có ý thức, là biết được lối tiến lùi thoát, và biết cái chiều biến chuyển của thời thế.

Đã là con kiến, mà là con kiến có ý thức, chúng tôi muốn tận sức con kiến để phát huy ý thức. Vẫn không nghĩ tác động, vì không có cái thế tác động, chúng tôi đứng trên cái thế « tri » chung với Bạn để trình bày lối xây dựng.

Trong công cuộc xây dựng, việc phải làm đầu tiên là biết mình xây dựng trên miếng đất như thế nào, và mình có những vật liệu nào, vật liệu ấy tánh chất ra sao? Thế rồi, ta đặt nền móng.

Từ bấy lâu nay, có thể nói là chúng ta đã khảo cứu miếng đất để xây dựng, cả về vật liệu. Đó là giai đoạn đầu.

Với năm 1955, cái năm mà tình thế hăm nước ta trong cảnh thi đua, chúng ta phải đi mau hơn, mau trong sự « trí tri », và giúp người khác « trí tri » để mà hành động.

Sự giúp đỡ nhau phải được sát hơn, hiệu quả hơn. Bạn nên nhớ cho cả về hai phương diện tinh thần và vật chất, báo Đời Mới sống nhờ Bạn. Phải thành thật mà nói với Bạn rằng nó chỉ nhờ Bạn. Bạn có phận sự giải thích điều ấy với bạn bè của Bạn. Nếu chỉ đứng trên phương diện tờ báo mà chúng ta không phát triển được, và không làm cho bạn bè ta phấn chấn lên, thì nên nói là chúng ta bất lực. Thì con kiến nó chỉ là con kiến.

Xin Bạn hiểu cho.

TRẦN VĂN AN
cần khải

Hộp thư tòa soạn

Bạn Phượng Thu :
Chúng tôi không được rõ T.V. có phải là N.G. hay không?

Đã nhận đủ. Đang xem Đa tạ.

Bạn Tô Thủy Yên (Tân định) :

Đã nhận đủ. Sẽ có dịp đăng. Đa tạ.

Bạn Tha Hương (Đà Nẵng) :

Với đề tài này mà viết thành chuyên ngắn dễ thành công hơn là thơ. Như thế mới nói được hết ý. Bạn gửi tiếp. Thân mến.

Bạn Anh Tuấn (Đà Lạt) :

Đã mượn. Bạn gửi cho loạt bài khác. Thân mến.

Bạn Hoài Lan (Sài Gòn) :

Có khả năng. Nhưng đề tài hơi cũ. Đợi loạt bài mới của bạn. Đa tạ.

Bạn Việt Thế (Huế) :

Ý bạn hay lắm. Đợi loạt bài như vậy. Thân mến.

Bạn Song Hải Tâm (Hải phòng) :

Sơ sảng lắm. Nếu vào Nam bạn ghé tòa soạn nhé. Cho biết những « chuyện lạ » và mặt thật của miền Bắc. Thân mến.

Bạn Hồ Tân Phát (Đà Nẵng) :

Ý thơ hay. Sẽ có dịp đăng. Đợi loạt bài như vậy. Thân mến.

Bạn Hiền Lương (Đà Nẵng) :

Ít viết thơ. « Đẹp » lắm. Sẽ nhiều ý bạn. Đừng quên sáng tác nhé. Thân mến.

Bạn Quang Thanh (K.B.C. 4957) :

Cảm ơn bạn gửi tặng ảnh. Nếu có thể bạn gửi độ chớp, ống kính, cự ly. Thân mến.

Bạn Sơn Quang (Huế) :

Đều nhận đủ « VIẾT CHO ANH » 151 thơ nhẹ Lưu loát. Nhưng đề tài không mới. Đợi loạt bài khác của bạn. Thân mến.

Em Hoàng Anh (Tây ninh) :

Có khả năng đấy. Thư viết kịch nói xem. Đợi nhé. Thân mến.

Em Nguyễn Quốc Cường (Paksé) :

Em cứ viết thư về địa chỉ của em về tòa soạn. Chúng tôi sẽ chuyển lại cho lớp học đó. Thân mến.

Bạn Chế Hồng Khanh (Lạc Xuân Thôn) :

Cần phải đọc nhiều. Bạn cứ gửi tiếp, chúng tôi sẵn sàng giúp ý kiến để bạn thành công. Thân mến.

Em Minh Toán (Nhatrang) :

Đón đọc, đã trả lời câu hỏi cho một bạn tương tự như của em.

Muốn chắc chắn em đến cho bác sỹ khám xem. Thân mến -

CÁC BẠN :

Xanh Tươi — Hh. Thanh Tông —

Thanh Xuân — Nguyễn phúc Dịch

(Huế) Huy Phương (Huế), B.N.N.S.,

Mộng Thu (Tây đô), Hồ Sơn Hưu :

Bài và thơ của các bạn chúng tôi đã nhận được. Đang xem. Đa tạ. Thân mến.

Tòa soạn Đời Mới

CHỦ NHIỆM : TRẦN VĂN AN

QUẢN LÝ : TRÁC ANH

In tại nhà in riêng ĐỜI MỚI

117, đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán

Điện thoại : 793 Chợ Quán

Hộp thư : 353 Saigon



AI LÀ NGƯỜI KHÔNG ĐẦU HÀNG ?

NẾU TÔI HỎI BẠN ai là người không đầu hàng, chắc là Bạn sẽ trả lời rằng hạng người có đủ sức mạnh là hạng người không khuất phục.

Nếu tôi hỏi Bạn có ai dám chắc rằng mình đủ sức mạnh để luôn luôn chống cự sự đàn áp, thì Bạn sẽ không khỏi bối rối.

Và nếu tôi đặt vấn đề đầu là lẽ phải, đầu là điều quấy, đầu là chánh nghĩa, đầu là ngụy nghĩa, thì tôi tin rằng Bạn sẽ hỏi lại lý trí và cõi lòng của Bạn.

Như thế ấy, quả là có vấn đề đặt lại câu chuyện đầu hàng, hiểu thế nào là khuất phục, thế nào là cương trực.

Từ ngày có thể giới đại chiến chúng ta quen thuộc danh từ đầu hàng, và lại thêm vào ba chữ hình dung là « vô điều kiện ». Lúc bấy giờ, Đồng minh buộc Đức và Nhật đầu hàng vô điều kiện, nghĩa là bỏ khí giới để rồi khuất phục dưới mạng lịnh của kẻ chiến thắng. Đó là đầu hàng vô điều kiện. Nhưng cũng có đầu hàng có điều kiện.

Bạn có tin chăng rằng có thể đầu hàng một cách có điều kiện ?

Tôi không tin. Vì đã đầu hàng là chịu thua rồi, mà chịu thua là vì thất thế. Mà hễ thất thế lại đầu hàng thì cái thế thất bại một hóa ra thất bại mười. Thì ai dám cho rằng có thể giữ được điều kiện nào ? Cho nên, đã đầu hàng thì phải nói là vô điều kiện.

Tuy nhiên, trong lịch sử các nước trên thế giới, gần đây, có một việc lạ là đầu hàng vô điều kiện để rồi trời đầu với nhiều điều kiện. Đó là « ca » của hai nước Đức và Nhật. Ngày nay ai dám bảo rằng Đức và Nhật yếu hơn Trung Quốc (Trung Hoa dân quốc) hay một nước chiến thắng nào khác !

Bạn sẽ bảo với tôi rằng Đức Nhật đều nhờ Nga Sô (nhờ Nga tấn công Mỹ) mà trở nên cường quốc. Thì tôi cũng có thể bảo với Bạn rằng trong xã hội những kẻ đầu hàng ngày nay có thể là người mạnh ngày mai. Cho nên tôi tin rằng không cần đặt điều kiện, mà phải nhìn cái thế biến chuyển của người thắng thế.

Lấy đó mà suy Bạn sẽ cho rằng trong xã hội ai ai cũng có thể bị bắt buộc đầu hàng cả, dù là đầu hàng ngụy nghĩa. Và thực ra cũng không ai dám tin rằng mình sẽ mạnh mãi để luôn luôn làm chúa.

Vậy mà tôi có thể nói với Bạn có một hạng người không đầu hàng. Hạng người ấy là Bạn với tôi. Bạn, bởi vì Bạn đọc « Ngược thời »; tôi, bởi vì tôi cầm bút « ngược ». Mà ngược có nghĩa là « núp » trong cái lối ngược đó, xuôi đó. Chỉ có Bạn với tôi hiểu nhau; hiểu nhau trong lúc thiên hạ không hiểu nhau.

Dương ba Dương

THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ ?

★ Lần này là lần thứ nhất, một đoàn phụ nữ gồm có các bà Jackson Speakman, Betty Stark, sẽ leo lên núi Himalaya, nơi chóp Jugal, cao 7000 thước. Đoàn phụ nữ sẽ khởi hành vào tuần lễ thứ nhì tháng tư.

★ Sự quán Roumanie ở Berne (Thụy sĩ) đã bị những tên lạ mặt đột nhập đêm 15-2 và phá phách tài liệu, giấy tờ cất trong tủ sắt. Một tên bị bắt, hai tên thoát ra ngoài; còn ba tên ở trong sự quán với nhiều vũ khí và quyết chống cự nếu linh can thiệp. Nhà cầm quyền Thụy sĩ phải cử một linh mục vào điều đình. Sau 61 giờ chiếm cứ sự quán, 3 tên ấy mới chịu quy hàng. Chính phủ Roumanie yêu cầu dẫn độ song chính phủ Thụy sĩ không chấp thuận.

★ Một viện dưỡng lão ở gần Yokohama (Nhật) phát hỏa hôm 17-2 Tất cả 96 bà già bị cháy như cây đuốc, không một ai thoát chết.

★ Thành phố Bağır ở đã tiêu phí hết nửa triệu đô la để quét dọn sạch sẽ, bài trí các nơi dùng làm chỗ nhóm hội nghị Đông Nam Á và nơi trú ngụ của các phái đoàn. Nhất là cuộc bài trừ muỗi đã thi hành gắt gao và tốn kém. Chính phủ Thái muốn sau này thủ đô của mình sẽ là trụ sở thường trực của Hội nghị.

★ Một ông tổng thống sẽ phải ra tòa về tội sát nhân, có lẽ đây là câu chuyện hi hữu trên đời. Vị tổng thống ấy là ông José Ramon Guizado, nước Panama. Ông bị cáo là đã gây ra vụ ám sát ông tổng thống trước và sẽ bị ra tòa ngày 21-3.

★ Tại New York, các nhà khoa học sau nhiều năm nghiên cứu đã tìm ra một chất mốc đặt tên là « Varidase » có hiệu lực hơn « penicilline » rất nhiều. Những vết độc lâu ngày, cần phải mổ, chỉ dùng « Varidase » cũng có thể lành được.

★ Theo bản thống kê chính thức thì dân số Do thái lên tới 11 triệu 867 ngàn người. Năm triệu người Do thái sống ở Mỹ, hai triệu ở Nga và ở Israel chỉ có 1.488.470 người. Số Do thái ở Đức trước kia là 600.000 nay còn có 23.000, ở Anh 450.000 và ở Pháp 360.000.

THỜI TIẾN

CUỘC KHỦNG HOẢNG chính trị Pháp có thể kết liễu sau

19 ngày không có chính phủ ? Ông Edgar Faure (đảng cấp tiến) được triệu thỉnh lập nội các sau khi dự hội ý kiến các chính đảng từ sáng chúa nhật, có thể ra trước Quốc hội xin tấn phong vào buổi sáng thứ tư 23-2. Lúc chúng tôi viết bài này chưa biết kết quả, song ông Edgar Faure có nhiều hy vọng, vì ông đã được các nghị sĩ cộng hòa bình dân (phe Bidault) cộng hòa xã hội (phe De Gaulle cũ) và phe ôn hòa nhận lời ủng hộ và tham gia chính phủ.

Đảng cấp tiến là đảng của ông Edgar Faure đang có sự chia rẽ nội bộ, giữa những người ủng hộ Mendès France và những bạn của René Mayer ; vì lẽ này mà ban quản trị của đảng cố gắng thuyết phục các nghị sĩ cấp tiến dồn thăm hết cho ông Edgar Faure để gây một xúc động tâm lý và tạo lại tinh thần nhất trí trong đảng. Với một đa số khá vững vàng ủng hộ, vị thủ tướng được triệu thỉnh sẽ lập một nội các trung ương hữu khuynh.

Chúng tôi cần phải trở lại việc thất bại của ông Christian Pineau mà số báo trước chưa nói rõ. Ông Pineau (đảng xã hội) tính lập một nội các tả khuynh mà tán thành Tờ chức Phòng thủ Tây Âu. Nhưng ông không được các đảng ôn hòa, cộng hòa bình dân và cộng hòa xã hội ủng hộ vì các vấn đề Bắc Phi, giáo dục và xã hội (luơng bổng lao động).

Dẫu biết thất bại, ông vẫn cứ ra trước Quốc hội đêm thứ bảy rạng ngày chúa nhật 20-2 ; hội 3 giờ sáng, ông bị thiếu số : chỉ có 268 thăm ủng hộ đối với 312 thăm phản đối.

Sau Pineau tới Faure, nước Pháp đã trải qua 19 ngày khủng hoảng và tổng thống Coty phải tìm thủ tướng tới lần thứ tư.

Cuốn lịch khủng hoảng có thể tóm tắt như sau :

Rạng đông ngày thứ bảy 5-2 : Chính phủ Mendès France đổ. Chiều chúa nhật 6-2 : Ông Pinay được triệu thỉnh.

Thứ năm 10-2 : Ông Pinay từ chối lập chính phủ vì Cộng hòa bình dân không ủng hộ. Ông Pflimlin được triệu thỉnh.

Thứ hai 14-2 : Ông Pflimlin từ chối, ông Pineau được lãnh trách nhiệm lập chính phủ.

Đêm thứ bảy rạng chúa nhật 20-2 : Ông Pineau thất bại trước Quốc hội. Ông Edgar Faure kế chọn ông.

Sáng thứ tư 23-2 : Ông E. Faure ra trước Quốc hội xin tấn phong.

NGOÀI VIỆC nước Pháp, tình hình thế giới có vẻ bình thản

trong tuần rồi, ngoại trừ bài diễn văn của ngoại trưởng F. Dulles đọc ở Mỹ trước khi ông lên đường dự Hội nghị Bangkok. Đây là một bài diễn văn quan trọng. Ông Foster Dulles như muốn mở một kỷ nguyên mới cho cuộc bang giao Mỹ Nga sau khi Boulganine lên cầm quyền. Ông viện ra « tình hữu nghị lịch sử » giữa hai dân tộc và phân biệt hai thứ lãnh đạo cộng sản ở Nga : một hạng muốn lo tính cho sự sống đầy đủ của dân chúng và một hạng muốn dùng lực lượng của Nga làm lợi khi chính phục hoàn cầu. Ông hy vọng rằng các nhà ái quốc Nga sẽ tìm ra một « nền tảng cho các cuộc thương nghị sau này có hiệu lực. »

Đốt với vấn đề Đài Loan, ngoại trưởng Mỹ tuyên bố rằng hai đảo Kim Môn và Mã Tổ sẽ là những căn cứ quan trọng hay không là tùy trường hợp Trung Cộng tấn công hay không tấn công hai đảo ấy. Câu nói mập mờ này đã được các nhà quan sát bình luận hai cách khác nhau. Có người cho rằng Mỹ quyết bảo vệ hai căn cứ ấy và như vậy quan điểm Anh Mỹ sẽ xung đột nhau vì Anh chủ trương nhường Kim Môn, Mã Tổ cho Trung Cộng. Có người lại suy diễn

(đọc tiếp trang 6)

* VIỆC THẾ GIỚI

HIỆP ƯỚC S.E.A.T.O. CẦN ĐẶT MÌNH TRONG CÁI THẾ CHÍNH NGHĨA

TAM NƯỚC nhóm họp ở Manila năm 1954, gồm có Thái lan, Phi luật tân, Đại hội, Úc châu, Tân tây lan, Anh, Pháp và Mỹ, ký kết hiệp ước phòng vệ Đông Nam Á (S.E.A.T.O.). Ngày 23 tháng hai này, S.E.A.T.O. lại nhóm ở Bangkok, một thủ đô bên cạnh Trung Việt Cộng.

Chương trình nghị sự có ba điểm chính là :

— Thiết lập một hệ thống phòng vệ Đ.N.A. có hiệu quả ;

— Nghiên cứu phương pháp chống phá có thực hiện sự dôn nhập Đ.N.A. của cộng sản ;

— Điều chỉnh các viện trợ kinh tế đối với các nước Á châu. Chánh thức thì có 3 điểm ấy, nhưng trên thực tế vẫn đề bảo tồn ba nước Lào, Miên, Việt quốc là chính yếu và cấp bách.

Đối với tờ chức này những nước lớn như Ấn Độ, Đông Ấn có thái độ chống báng, viện lẽ rằng S.E.A.T.O. chủ trọng mặt quân sự mà không nghĩ tòng quát vấn đề giữa cộng. Có kẻ cho rằng vì đứng trên lập trường xã hội chủ nghĩa (một cách mù mờ và không có kinh nghiệm bản thân đối với chế độ cộng sản) hai nước Tây Ấn và Đông Ấn cho rằng mình chưa có thể bị uy hiếp nên muốn về văn cộng sản trong khi chờ đợi điều kiện thuận lợi.

Đứng về phương diện quốc tế mà xét thì không thể cho S.E.A.T.O. có đủ sức mạnh, vì một lẽ dễ hiểu là chỉ có 3 nước Đ.N.A. trực tiếp bị Cộng sản đe dọa là Thái, Hôi, Phi, tham gia mà thôi. Còn khối dân tộc lớn là Tây Ấn (Tây đen) và Đông Ấn (Bà ba Nam dương) thì chống lại.

Xét ra thì lý lẽ của Ấn Độ không phải là hoàn toàn không đúng đắn. Chỉ có điều đáng trách là Ấn Độ luôn luôn tìm cách thoái trách nhiệm, lo che lấp cái thân « không bờ liễu chủ nào » của mình, trong khi Népal và Tây Tạng bị Cộng sản thôn tính. Đứng ngoài mà trách móc, lại còn vuốt ve cộng sản, Ấn Độ sẽ chịu một tội lớn đối với các nước nhỏ ở Đông Á. Chỉ như cái lý do Ấn Độ đưa ra, cho rằng « sự

thắng thế của cộng toàn diện chứ không chỉ ở bộ phận quân sự », chúng tôi tán đồng.

Đứng về phương diện Việt quốc mà xét thì phải có can đảm mà nói thẳng rằng dù không bằng lòng S.E.A.T.O. cũng không có con đường nào khác. Việt Nam không thể cho rằng bị Hiệp ước Genève « trói buộc » mà không thể tham gia. Đối với Hiệp ước Genève Việt quốc hoàn toàn không dính dấp. Không những, mà vì Hiệp ước Genève tạo cho Việt Cộng một quốc gia có ưu thế nên Việt quốc cần phải tìm chỗ dựa. Chỗ dựa ấy là S.E.A.T.O. vậy. Việt quốc không có vị trí của hai nước Tây Ấn và Đông Ấn. Đã vậy lại còn ra đời không bao lâu, tuổi độc lập còn ấu trĩ, cho nên, bất luận nội dung và hình thức S.E.A.T.O. ra sao, Việt quốc phải tán đồng, đòi hỏi tham gia.

Và một khi đứng về phe S.E.A.T.O. Việt quốc phải giúp cho tờ chức này đặt mình trong cái thế chính nghĩa, và chính mình Việt quốc phải chính nghĩa hóa mình ngay. Thế nào là chính nghĩa hóa S.E.A.T.O. ?

Là làm cho phương tiện quân sự là thứ yếu ; chánh yếu là nâng cao trình độ chánh trị, kinh tế và văn hóa của các nước Đ.N.A. bằng mọi cách, để lôi kéo nhiều nước khác ở Đ.N.A. liên kết nhau thành bloc thành vira giữa phản động vira ngăn cộng sản, và ngăn ngừa ở mọi mặt chứ không chỉ ở phương diện quân sự, mặc dầu phải gắp rút củng cố quân sự để tranh thủ thời gian với Trung Việt Cộng.S.E.A.T.O. phải là tờ chức giúp đỡ các nước Đ.N.A. chứ không được can thiệp nội bộ các nước.

Việt quốc phải gấp rút chính nghĩa hóa lấy mình, là nài phải dân chủ và năng lực hóa chánh quyền, phải tờ chức một quốc gia dân chủ tiến bộ, mới có cái thể nhân dân mà xây dựng bloc tương ngăn cộng.

Ngăn cộng phải ngăn từ lý trí và tâm địa nhân dân mới có hiệu quả.

VĂN LANG
Viết ngày 23-2-1955

TIN TỨC TRONG NƯỚC

★ Chiếc tàu Anh « Thorncombe » từ Hồng kong chở hàng hóa cho Việt Minh và tính tới đậu tại Phát Diệm, đã bị chìm ở ngoài khơi Hải phòng vì lâu bị hư. Đoàn thủy thủ được phi cơ trực thăng của Pháp cứu thoát và chở đến Hải phòng.

★ Chính phủ Việt Nam đã dự bị 500 triệu đồng bạc chi dụng vào công cuộc cải cách điền địa. Lời hiệu triệu của Thủ tướng, đã được in ra 70.000 bản để phát cho điền chủ và tá điền,

★ Ngoại trưởng F. Dulles sẽ ghé Sài Gòn ngày 28-2 sau khi dự Hội nghị Bangkok. Ông Henri Bonnet, trưởng phái đoàn Pháp, cũng sẽ tới Việt Nam.

★ Hôm 18-2 Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã đi viếng đồng bào Cà Mau. Ngài đi máy bay tới Soc Trang rồi đi phi cơ trực thăng đến Cà Mau.

★ Trần Nguyên An, nguyên tham mưu trưởng Việt Bình Đoàn hồi ông Phan văn Giáo làm Thủ hiến Trung Việt, đã bị bắt hôm 19-2 khi ông vừa đi máy bay tới Saigon.

★ Theo tin của V.T.X. thì bộ tổng tư lệnh quân đội quốc gia Việt Nam đã cho lệnh bãi trừ gát gạo nạn xe hơi. Vừa đây đại tá Đức đã cho bắt giam hai tài xế nhà binh, một anh đi quá mau trong thành phố và một anh lấy xe Jeep đi chơi từ tỉnh này qua tỉnh kia mà không xin phép bề trên.

★ Báo « Aspect de France » đăng một bức thư của một người Pháp ở Hanoi gởi về nói về tình hình thương gia ngoại kiều ở Hanoi. Tác giả cho biết rằng đến những Ấn kiều là người được biệt đãi nhất cũng phải ngưng hoạt động vì không có cách gì tiếp tục buôn bán.

★ Hôm 21-2 đặc sứ Collins đã rời Saigon đi Huế.

★ Hôm 19-2 ông Sainteny đại biểu Pháp ở Bắc Việt đã qua Bangkok đề nghị nghiên cứu vấn đề liên hệ đến quyền lợi Pháp Thái.

HÌNH BÌA :

Cs NGỌC HÀ

Nữ danh ca duyên dáng trong y phục giải quần đất Bắc.

Ảnh của bạn Nguyễn Mai.

LỄ KỶ NIỆM HAI BÀ TRUNG

ngày Đại hội phụ nữ từ 21 đến 27 tháng 2-1955

Chị em Việt Nam nhớ gương người trước, nhận định vai tuồng quan trọng của mình trong xã hội, quốc gia để chống nạn Tàu húa

Ý VÀ VIỆC



của DITÊ

BÀ NÀO CÓ NÀO VỢ QUỐC HỘI?

Bà Bút Trà và cô A Nà Lê Trưng cùng những bà những cô « phụ nữ toàn quốc » chuyến này hẳn hải lòng và rộn ngực tự hào: « Có thế chứ! Chẳng gì chị em mình cũng oai lăm. »

Vì nay mai, các bà các cô sẽ có quyền nhẩy vào nghị trường theo dự kỳ về Quốc hội.

Chắc là hội « Phụ nữ Toàn quốc » đang lừng xúng cừ người ra làm bà nghị để bình vực nữ quyền.

Bấy lâu nay trong hội có bức tranh « Tam Đa » do hai bà và một cô hợp thành: đứng giữa là một bà to lớn, bà chánh hội trưởng Bút Trà chẳng thua gì ông Thọ trong bức Tam Đa; còn hai bên thì cô Anà rõ là ông Lộc và bà Ngọc Diệu là ông Phúc. Đi đầu đều có đủ bộ ba Phúc, Lộc, Thọ ấy, đại diện « phụ nữ toàn quốc ».

Ngày nay bà Ngọc Diệu đã tìm được hạnh phúc gia đình. Cô Anà hưởng lộc đầy từ sắt vì cô ra chủ trương một tờ báo hàng ngày chạy nhứt ở đây và cũng lời nhứt làng báo.

Chỉ còn bà Bút Trà quyết trường thọ trong hội vì bà cứ được tái cử chánh hội trưởng hội. Nay cần cứ lại biên vào Quốc hội, chắc hội Phụ nữ Toàn quốc không còn lựa ai hơn bà nữa.

Vì bà Bút Trà chẳng gì cũng đã là « bà nghị » cả 2 năm nay rồi nhờ ông Bút Trà có chọn trong Hội đồng quốc gia làm thời.

Hơn nữa, ông thường gọi bà là « Quốc hội » của ông (miệng đời nói thế) nên bà Bút Trà có nhẩy tốt vào Quốc hội cũng chỉ như là báo « Saigon Mới » xuất bản thêm tờ « Thăm Mỹ » mà thôi!

NGHỊ NỌ... CHỐNG NGHỊ KIA!

Nếu bà Bút Trà làm nghị sĩ ở Quốc hội làm thời và ông Bút Trà vẫn còn ở chân trong Hội đồng Quốc gia cũng làm thời khi đó mới là điều... khó nghĩ.

Phụ xướng phụ tùy hay phụ xướng phụ tùy? Ví dụ ở Hội đồng Quốc gia ông B. T. đưa ra kiến nghị cho đờn ông Việt Nam hát bài « Đờ đờ đã mùa » -- tức là kiến nghị đa thê -- mà ở Quốc hội, bà B. T. thảo một dự luật xử tử đờn ông hai vợ, khi đó mới làm chuyện Chánh phủ biết theo bên nào vì cả hai bên đều là... đại biểu của dân

LẠI PHẢI NÓI ĐẾN CÁC CÔ!

Có lẽ tuần này nhân dịp lễ hai bà Trưng, mà tôi có cảm tình đặc biệt với phụ nữ, đầu tôi là kẻ đang sống độc... lập trong gia đình.

Trên kia đã nói đến các bà các cô « phụ nữ toàn quốc » bây giờ lại phải đến đến một cô « toàn quốc » nữa. Vì sau mấy giờ đi thi, cô ấy đã đậu « hoa khôi » của toàn thể nước Việt Nam.

« Ta mà không đậu thì ai đậu cho! »

Nhưng « thi ơi! là thi! »

Xin hoa hậu đừng làm tướng là tôi công kích vì ganh ghét hay vì có em út đi thi « rớt ».

Tôi nói về ý nghĩa của cuộc thi. Chắc là chị em phụ nữ Việt Nam đem cái thân ngà ngọc ra thi, không phải vì giải thưởng hay vì chức hoa khôi nhưng vì một đêm làm nghĩa, vì quỹ của hội Chấn tế xã hội.

Quốc gia hữu sự mà thi đua cái thân trong ngọc trắng ngà cho vui (!?) thì đáng cho tôi xựt xừ than: « Thi ơi! Là thi! »

Tôi chỉ tiếc một điều... Sau khi thi đậu, mấy cô hoa khôi (một Việt Nam và hai Trưng Hoa) không có một sáng kiến gì để kiểm tiền thêm vào việc nghĩa. Ví dụ cả ba cô đi quỳn trong « chư-khán quan » thì quỹ hội chấn tế chắc là có số tiền khá bộn.

Với một hoa khôi, ai dám chối từ.

Kề viết bài này đêm ấy có « được » hoa khôi quyền tiền, cũng dám dốc túi ra làm nghĩa, đầu sáng mai phải nhện phở tái.



THỜI TIỀN

(tiếp theo trang 4)

tư tưởng của Foster Dulles rằng ông sẽ đề nghị với Tướng giót Thạch bỏ 2 đảo này nếu Trung Cộng không tỏ thái độ gầy hăn nữa.

Hội nghị Bangkok khai mạc ngày 23-2 sẽ là cơ hội cho hai ông F. Dulles và A. Eden trao đổi riêng với nhau quan điểm của hai nước Mỹ Anh đối vấn đề Đài Loan và chính sách chung đối với chính phủ số viết.

Người ta chú ý đến các cuộc vận động ngoại giao ngoài hành lang hơn là ở các bàn của hội nghị. Vì vậy ngày 19-2 có tin rằng ông William Hayter, đại sứ Anh ở Moscou được chánh phủ Nga đưa một đề nghị mới « đề duy trì hoà bình ở Viễn Đông » có nghĩa là đề giải quyết vấn đề Đài Loan.

Chưa biết đề nghị mới của Nga khác đề nghị « nhóm Hội nghị 10 nước » ra sao. Cũng có tin nếu không có giải pháp nào được chấp nhận, thì sau chót Anh sẽ đưa ra đề nghị nhờ Thủ tướng Nehru làm trung gian để hòa giải quốc cộng Trung Hoa.

Trong khi chờ đợi thì tại eo biển Đài Loan, chỉ có những cuộc xung đột chớ chưa có hẳn một trận chiến tranh thật sự giữa Trung Cộng và Đài Loan hay Mỹ. Hôm 18-2 cách bắc Đài Loan 200 cây số, một cuộc giao phong đã xảy ra và kéo dài trọn một ngày.

Tin Đài Bắc nói rằng trong trận này Trung Cộng thiệt hại mất chừng 30 chiếc tàu và có một tàu lặn bị bắn chìm.

KHÁCH QUAN

(23 - 2 - 55)

Giới thiệu

BAN MAI

Chúng tôi được tin tuần báo « BAN MAI » sẽ xuất bản ngày 26-2-55 do hai bạn Vạn Lý và Nguyễn Thành Hiệp chủ trương, chuyên về kịch trường, màn ảnh, giải trí. Bạn Vạn Lý đã từng giữ mục kịch trường, màn ảnh cho nhiều báo hàng ngày như Dân Thanh, Buổi Sáng, chắc đủ là một bảo đảm đối với độc giả.

Ban Mai ra 12 trang, bán 3\$.
★

Báo « THỜI LUẬN » của ông Nghiêm Xuân Thiện đã xuất bản ngày 27-2 mỗi tuần 2 kỳ, thứ ba và thứ sáu. Xin giới thiệu 2 tờ báo trên đây cùng bạn đọc.

CHIẾN SĨ NÊN BIẾT

NỀN TƯ BẢN CỦA THẾ KỶ THỨ 20

A — NHỮNG BIẾN CHUYỂN QUAN TRỌNG

TRONG LÚC khởi đầu, chế độ kinh tế, tự do cổ điển có hai đặc điểm: về phương diện pháp lý thì có sự cạnh tranh tự do; về phương diện tâm lý thì có vấn đề tư lợi.

Đã tự do cạnh tranh đề tha hồ mưu đồ tư lợi, tất phải có rất nhiều tư nhân thành lập ra đủ mọi ngành doanh thương và xí nghiệp theo ý muốn của từng người được tự do này nờ. Do đó phát sanh ra một

tranh chấp kinh tế giữa xí nghiệp này

với xí nghiệp khác, giữa doanh thương này với doanh thương khác. Sự tranh chấp này kéo dài trong một thời kỳ, khi nhẹ nhàng, khi dữ dội.

Kết quả là những đơn vị khỏe thắng các đơn vị yếu.

Những đơn vị khỏe được trang bị tinh xảo hơn, được quản trị hợp lý hơn, có nhiều vốn hơn, sau khi tiêu diệt các đơn vị nhỏ, thế tất có cơ hội mở rộng thị trường và tăng cường mức sản xuất.

Mỗi tranh chấp giữa các đơn vị còn lại vẫn tiếp diễn đề đào thải những đơn vị kém thế và kết cục là nền kinh tế trong nước bị thu gót vào trong tay một thiểu số đơn vị lớn lao. Những bản thống kê ở Pháp, Đức, Bỉ, Anh và nhất là ở Hoa kỳ trong 50 năm vừa qua đã chứng tỏ một cách rõ rệt sự tập trung của nền kinh tế tư bản.

Kết quả dĩ nhiên của tình trạng này là các doanh thương, xí nghiệp lớn đều dùng máy móc tinh xảo và nhân công rất nhiều để sản xuất đến cực độ. Rồi một ngày kia số hóa phẩm tung ra thị trường trở nên quá nhiều, vượt cả nhu cầu và mật lực của người tiêu thụ. Hiện tượng này gọi là **Mãn xuất** (surproduction).

Đề tránh cho hàng hóa khỏi đọng lại, không bán được, các doanh thương và xí nghiệp phải tìm cách thu hút khách hàng, và

muốn thu hút khách hàng, điều hiệu nghiệm nhất là **hạ giá** các hóa phẩm. Vì sự cạnh tranh, các doanh thương và xí nghiệp đối lập lại hạ giá thêm rồi phát sanh ra hiện tượng **phá giá** (avilissement des prix) bắt buộc các nhà sản xuất phải bán lỗ vì bán lỗ còn hơn là không bán được.

Trong giai đoạn này sự cạnh tranh chỉ lợi cho người tiêu thụ và bắt đầu trở nên một mối nguy cho người sản xuất. Vì lý do **duy trì tư lợi**, các xí nghiệp

phát đình chỉ sự cạnh tranh và từ đó sanh ra một tranh chấp giữa hai yếu

lớn đầu tiên của chế độ kinh tế tự do: vấn đề cạnh tranh và vấn đề tư lợi. Đề đình chỉ sự cạnh tranh và duy trì một tư lợi, các xí nghiệp phát **hòa hiệp** cùng nhau. Hiện trạng ấy đã xảy ra ở hết thảy các nước tư bản dưới hình thức nghiệp hội hay tổ hợp (cartel, trust). Với sự bành trướng của các nghiệp hội và tổ hợp, sự cạnh tranh không thể có được nữa và phải biến khỏi thị trường. Vì vậy mà có thể kết luận rằng dưới chế độ kinh tế tự do tuy sự cạnh tranh vẫn được duy trì trên địa hạt pháp lý nhưng trong thực tế đã bị xua đuổi ra khỏi thị trường.

B. — NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN CHUYỂN KINH TẾ

Nền tư bản hiện thời có những đặc tánh sau đây:

1) Là nền tư bản của các đơn vị lớn;

2) Là một nền **tư bản độc quyền** Nền tư bản của các đơn vị lớn. Các chuyên viên kinh tế học cho hay rằng vào những thời kỳ khủng hoảng, các xí nghiệp lớn, nhiều vốn, sẵn dụng cụ, thường không chịu đựng được tình hình băng các xí nghiệp nhỏ.

Lý do là tại các phí khoản nhất định (frats fixes) rất là lớn lao, song nhờ ở sức sản xuất dồi dào nên thành phần san sẻ cho từng thức hàng chế tạo không đáng là bao. Đến khi có cuộc khủng

hoảng, các phí khoản ấy vẫn không rút đi được, thế mà số hóa phẩm lại ít hơn trước nhiều. Vì vậy mà mỗi thức hàng phải chịu một số phí tổn lớn hơn trước.

Trái lại các xí nghiệp nhỏ không phải chịu đựng những phí tổn lớn lao, có thể tồn tại dễ dàng hơn, miễn là họ tính giảm một phần các phí khoản đặc biệt như rút bớt số nhân công chẳng hạn.

Như vậy thì trong những thời kỳ thịnh đạt và như thế quan điểm của học phái tự do cổ điển thành ra sai-lạc.

Không những thế mà thời, khi các doanh thương, xí nghiệp đã phát triển đến cực độ, xú dụng rất nhiều nhân công và những số vốn lớn lao, sự thịnh suy không khỏi có ảnh hưởng đến mức sanh hoạt của xã hội thì những xí nghiệp ấy không thể coi là hoàn toàn của tư nhân được nữa. Trong thời kỳ khủng hoảng, nếu các xí nghiệp lớn bị đe dọa thì Chánh Phủ không thể làm ngơ được.

Vì vậy mà ở hết thảy các nước, người ta thường thấy Chánh Phủ nâng đỡ các xí nghiệp gặp bước khó khăn. Làm như vậy là để tránh một tai biến chung có thể trở nên nguy hại bội phần cho toàn thể xã hội.

Nền tư bản hiện thời là một nền tư bản độc quyền. Chúng ta đã thấy rằng các đơn vị lớn trong thời kỳ thịnh vượng có nhiều điều kiện để phát triển; đến khi gặp khủng hoảng lại được các quốc gia nâng đỡ; như vậy là họ đã nắm vững được thị trường. Đã nắm vững được thị trường tất họ phải nghĩ đến lợi riêng của họ.

Do đó chúng ta thường thấy các nghiệp hội, các tổ hợp ấn định những giá cả cao hơn giá vốn rất nhiều và chế độ này đã gây rất nhiều thiệt hại cho giới người tiêu thụ. Một ảnh hưởng không hay nữa là trong sự mở mang các nghiệp hội và tổ hợp, sự xâm nhập của giới tài chánh rất là mạnh mẽ, lan tràn lên cả giới kỹ thuật và như vậy sự phát triển không còn là một điều kiện tiến hóa cho nền kinh tế nữa. Hiện nay những trạng thái kể trên là đặc tánh rất rõ rệt của nền tư bản Hoa kỳ.

NÓI ĐẾN Liên Hiệp Ấn tức là nói đến Quốc Gia Ấn Độ kể từ ngày 15-8-1947 đã được Anh Quốc công nhận là một nước hoàn toàn độc lập, sau khi tách rời khỏi Hồi Quốc (Pakistan).

Liên Hiệp Ấn là một bán đảo ở về phía nam Châu Á có một diện tích trên 3 triệu cây số vuông và một dân số hơn 360 triệu người.

I.—Tổ chức hành chính

Khởi thảo từ năm 1917, mãi tới tháng 11 năm 1949 Hiến Pháp Ấn Độ mới được chuẩn y và tới ngày 26-1-1950 thì được ban hành. Văn kiện này gồm có 395 khoản chia làm 21 phần. Thật là một công trình lớn lao vì Hội Nghị Lập Hiến đã phải điều đình với hơn 600 nước hầu hết là phong kiến lạc hậu.

Một điều khó khăn nữa là dân tộc Ấn gồm có rất nhiều chủng tộc có những tiếng nói khác nhau, các chủng tộc ấy lại phân chia thành rất nhiều giai cấp riêng biệt (castes) khác hẳn nhau không những về tôn giáo mà còn về phong tục, tánh tình và sinh hoạt nữa. Ấn Độ không có những điều kiện thuận tiện như Âu châu, vậy mà hơn hẳn Âu châu, Ấn Độ đã tổ chức được một Liên Hiệp rộng lớn hơn, đông đảo hơn để tạo thành một nước « Dân Chủ Cộng Hòa tối cao » mặc dầu trước kia Anh Quốc đô hộ, ngày nay vẫn liên lạc mật thiết với nước này vì Ấn Độ hiện có chân trong Liên Hiệp Anh.

Theo hiến pháp, các Quốc Gia thuộc Liên Hiệp Ấn gồm có bốn loại sau đây :

Loại A có 10 nước nguyên trước là những tỉnh của Thuộc địa Anh cũ. Loại này gồm 280 triệu dân sống trên ngót 2 triệu cây số vuông. Đặt dưới quyền một vị Tổng Thống có một hội đồng tổng trưởng giúp việc, các nước thuộc loại này có quyền bầu một hay hai nghị viện để thay quyền lập pháp ở nội bộ.

Loại B gồm có 8 nước là những vương quốc cũ hợp lại. Cũng có một hội đồng tổng trưởng và một nghị viện.

Loại C gồm 10 nước đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của Tổng Thống. Tổng Thống có thể ủy nhiệm một Phó Tổng Thống thay mặt. Quốc Hội Ấn có thể thành lập cho loại này một nghị viện và một hội đồng Tổng trưởng.

Sau hết **loại D** gồm có các quần đảo Andaman và Nicobar được đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của Tổng Thống.

TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ

Chính quyền trung ương

Quyền hành pháp đặt trong tay một vị Tổng Thống do một quốc dân đại hội gồm có 2 viện trung ương và các nghị viện của các quốc gia hợp lại bầu trong một thời hạn 5 năm.

Tổng Thống có một phó tổng trưởng giúp việc. Phó Tổng Thống đương nhiên là chủ tịch Hội Đồng các Quốc Gia.

Trong thiết chế quyền hành pháp do Thủ tướng đảm nhiệm (hiện nay là Ó. Nehru). Thủ tướng do Tổng Thống bổ dụng. Các Tổng trưởng cũng do Tổng Thống bổ dụng theo đề nghị của Thủ tướng.

Hai viện phụ trách quyền lập pháp là Hội Đồng các Quốc Gia và Quốc Hội Hội Đồng các Quốc Gia gồm có 12 vị thay mặt các ngành văn hóa, khoa học, kỹ thuật và xã hội do Tổng Thống bổ nhiệm và 238 đại biểu do các quốc gia đề cử.

Quốc-Hội có 500 đại biểu do nhân dân bầu theo lối phổ thông đầu phiếu. Như vậy mỗi đại biểu thay mặt cho từ 500.000 đến 750.000 cử tri.

Hội Đồng các Quốc Gia cứ 2 năm bầu lại một phần ba. Còn Quốc Hội thì 5 năm bầu lại một lần. Như vậy năm 1956 là năm rất quan trọng vì lẽ thay đổi quốc hội, thay đổi một phần ba Hội-Đồng các Quốc Gia và bầu lại Tổng Thống.

Về quyền hành của chính phủ trung ương một nhân vật có chân trong ban dự thảo hiến pháp đã phê bình như sau : « Hiến pháp mới không hẳn là hiến pháp của một Liên Bang mà chỉ Liên Bang một phần nào. Nhìn vào lịch sử nước nhà cùng những nguy cơ vấp phải về nội trị và ngoại giao, chúng tôi đã phải nhấn mạnh vào quyền hành của Trung Ương. Ấn Độ là một Quốc Gia duy nhất mà nòng cốt là Quốc gia dân tộc. Chấp nhận nguyên tắc có nhiều đơn vị độc lập ở trong nước là một sự sai lầm về lịch sử, vô lý về lý thuyết và tai hại về thực hành. Hết thảy các cơ quan đầu não các đơn

BIẾT NƯỚC NGƯỜI

vị đều do Tổng Thống công nhận và bổ nhiệm chỉ có Tổng Thống mới có quyền chấp nhận hay gây dựng các Quốc Gia, thành lập những Quốc Gia mới hay sửa đổi biên giới hoặc danh hiệu các quốc gia hiện hữu mà thôi. »

Và dưới đây là ý kiến của một vị sử thần Mỹ ở Tân Đê Ly đối với Hiến Pháp của Ấn Độ :

« Hiến Pháp của nước Cộng Hòa Ấn Độ một phần lớn rút ở kinh nghiệm của các nước dân chủ Tây Phương. Chế độ đại nghị quy tụ quyền hành vào

viện dân biểu được bầu theo lối phổ thông đầu phiếu là chế độ

áp dụng tại Anh Quốc. Tổng Thống là một vị quốc trưởng tương trưng giống như Tổng Thống của Cộng Hòa Pháp Quốc. Tổ chức liên bang với 29 quốc gia có nhiều điểm giống như tổ chức của Hoa Kỳ ».

II.— Các chính đảng

Từ năm 1947 trở về trước, tức là trong thời bị trị, đảng Quốc Hội Ấn (le parti du Congrès National Indien) bao trùm toàn thể hoạt động chính trị của Ấn Độ. Nhân dân Ấn rất tin tưởng vào uy tín của đảng này vì họ cho rằng mọi thống khổ mà họ phải chịu đựng đều do người Anh gây nên và mục tiêu tranh đấu trước tiên của đảng là thu hồi nền độc lập.

Kể từ năm 1948 đến nay uy tín ấy giảm sút dần dần vì đảng Quốc Hội đứng trước những vấn đề nan giải như cải cách điền địa, nạn đói kém thường xuyên, nạn thất học, những khó khăn xã hội do các giai cấp riêng biệt (castes) gây ra, nạn nhân mãn, văn minh, chính quyền Ấn Độ với những phương tiện hẹp hòi, thiếu thốn, đã không làm hài lòng nhân dân.

Vả tuy là một đảng lúc nào cũng có đa số tuyệt đối khả dĩ không cần đếm xỉa đến các phe đối lập, song, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nehru, đảng này vẫn áp dụng một tinh thần dân chủ rộng rãi cho nên đã phát sanh ra nhiều xu hướng khác nhau và đến cuộc bầu cử 1951

ĐỀ LO NƯỚC MÌNH

CỦA LIÊN HIỆP ẤN

1952 thì có tới 14 chính đảng ở trong Quốc Hội. Đề giúp cho sự nhận xét, chúng tôi xin phân biệt dưới đây nhiều màu sắc từ cực hữu đến cực tả qua các đảng như hữu, trung ương và tả giống như ở các nước dân chủ tây phương :

Hữu

Về phía hữu có :

1) **Đảng Đại Ấn** chủ trương hợp nhất các quốc gia trong bán đảo và kết hợp chặt chẽ tôn giáo với chính trị. Đảng này phản đối sự gia nhập của Ấn Độ trong khối Liên Hiệp Anh và nêu lên thuyết hoàn toàn trung lập giữa hai khối đối lập hiện thời. Có xu hướng phân quyền, đảng này đề nghị sự phân chia đất đai trong nước theo lãnh vực của các thứ tiếng và chủ trương một nền kinh tế xã hội chiết chung giữa tư bản và xã hội tây phương.

2) **Đảng Đại Ấn của tôn giáo** có đặc tánh tôn giáo, phản đối sự giết bò, vấn đề ly dị, vấn đề thừa kế của con gái, việc dùng thuốc tây phương và bênh vực tiểu công nghệ.

3) **Đảng nhân dân Ấn** có khuynh hướng độc tài, rất phản đối dân Hội và có một chính sách tương tự chính sách các đảng khuynh hữu.

Trung ương

1) **Đảng nông dân và thợ thuyền**. Có xu hướng ôn hòa, đảng này cùng một tôn chỉ như đảng Quốc Hội song hơi thiên về phía hữu.

2) **Đảng Quốc Hội** là đảng quan trọng nhất có 2 khuynh hướng : thiên tả là nhóm của ông Nehru và thiên hữu là nhóm của ông Patel.

Hai nhóm đều chủ trương làm cho Ấn Độ trở nên hùng cường nên hai ông này hợp tác chặt chẽ với nhau. Ông Nehru phụ trách nền ngoại giao, còn ông Patel phụ trách việc nội trị. Chính ông Patel đã có công gian xếp để các quốc vương gia nhập Liên Hiệp Ấn. Năm 1951 ông Patel chết thì nhóm thiên hữu đặt dưới sự lãnh đạo của ông Tandon.

3) **Đảng nông dân, thợ thuyền và nhân dân** thành lập vào dịp tuyển cử 1951 do một nhóm thuộc đảng Quốc Hội vì phản đối xu hướng của

ĐỜI MỚI số 156

ông Tandon mà tách rời thành một đảng thiên tả. Chủ trương của đảng này không khác chủ trương của đảng Quốc Hội mấy.

4) **Đảng Đại Ấn các giai cấp phụ thuộc** chủ trương bênh vực quyền lợi những giai cấp thấp kém nhất của xã hội Ấn, nâng cao đời sống của giới nghèo cùng, tăng cường sản xuất kỹ nghệ và mở mang nông nghiệp.

Đảng này mong muốn hợp tác với đảng xã hội để thành lập một khối đối lập trong Quốc Hội giống như đảng Cần Lao Anh hiện thời.

Tả

1) **Đảng xã hội**, được thành lập bởi một số hội viên của đảng Quốc Hội tách rời vào năm 1948. Đảng này hy vọng một ngày kia ông Nehru bị thiếu số ở đảng Quốc Hội sẽ theo họ. Chính ông Nehru, hồi đầu năm 1953 đã hô hào hợp nhất hai đảng.

Chủ trương của đảng xã hội Ấn là phân chia đất đai không bồi thường, quốc hữu hóa đại kỹ nghệ, phế bỏ chế độ giai cấp riêng biệt (castes), phân chia lãnh thổ thành nhiều khu vực theo các thứ tiếng, thoát ly khỏi Liên Hiệp Anh và hoàn toàn trung lập về chính sách ngoại giao. Đảng này phản đối đảng Quốc Hội vì đã nâng đỡ tư bản và ngăn trở công cuộc cải cách điền địa.

Cực tả

1) **Đảng cấp tiến** do ông Chandra Bose thành lập năm 1938, phản đối Anh, thân Trục Bá Linh, La Mã. Đông Kinh, chủ trương dùng võ lực để giành độc lập cho Ấn Độ. Sau khi ông Chandra Bose chết đảng này chia thành 2 nhóm, một nhóm vẫn giữ tôn chỉ của vị nguyên lãnh tụ, còn một nhóm thì có xu hướng mác xít chủ trương bãi bỏ thượng nghị viện, ký hiệp ước với khối Nga Hoa Cộng, thành lập bảo hiểm xã hội và chế độ giáo dục bó buộc.

2) **Đảng xã hội cách mạng** có xu hướng đề từ Quốc tế.

3) **Đảng cộng sản**, sau đảng Quốc Hội là đảng có nhiều đại biểu nhất tại Quốc Hội.

Đảng này đập theo khuôn mẫu của đảng cộng sản Nga sô và các

nước Tây Phương.

III.— Chính sách ngoại giao

Từ năm 1947 đến nay, mỗi khi có việc quan trọng xảy ra trên trường quốc tế, Quốc gia Ấn Độ, dưới sự điều dắt của Thủ tướng Nehru, đều chủ trương chính sách hoàn toàn độc lập đối với khối này hay khối kia.

Tuy nhiên thái độ trung lập ấy có biến cải ít nhiều trong việc chiến tranh Cao ly và việc xung đột với Hồi Quốc về xứ Cachemire

Sở dĩ Ấn Độ phải trung lập là vì cần có hòa bình để thực hiện chương trình kinh tế.

Là một nước thuộc Châu Á, Ấn Độ đặc biệt chú ý đến các vấn đề Á châu nhưng không vì thế mà lãng quên các vấn đề khác trên thế giới. Là một nước bị trị cũ, Ấn Độ chủ trương nâng đỡ các phong trào quốc gia tại những lãnh thổ dưới quyền chi phối của người Âu. Đó là đặc điểm của chính sách ngoại giao Ấn.

Năm 1949, nhân khi sang thăm Hoa Kỳ, ông Nehru đã tuyên bố như sau đây trước Quốc Hội Mỹ :

« Mỗi khi nền tự do bị đe dọa, hay công lý bị dày xéo, hay xảy ra một cuộc xâm lăng nào, chúng tôi không thể và không được phép đứng trung lập... Chúng tôi phải phản đối xâm lăng, phải kháng cự, và đề kháng cự chúng tôi phải dùng võ lực. Nhưng ngay khi sửa soạn chống xâm lăng, mục tiêu cuối cùng tức là hòa bình và giải hòa, không thể lãng quên được. Tâm trí chúng tôi lúc nào cũng nhắm vào đích tối cao ấy không bao giờ được để cho sợ sệt và thù ghét ám ảnh. »

Với đường lối ấy tưởng cũng nên bàn về chính sách Ấn Độ đối với các nước trên hoàn cầu.

1) **Đối với các lân bang Châu Á**. Về vấn đề này ông Nehru đã tuyên bố như sau đây trước Quốc Hội Ấn hồi tháng 8 năm 1950 :

« Mặc dầu chúng ta khác hẳn các dân tộc Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Dương hay Á Rập, tôi vẫn có cảm tưởng rằng chúng ta hơn người Âu và người Mỹ trong việc tìm hiểu các dân tộc Á Châu, »

Những phương pháp và những lập luận cổ xưa khó lòng tiêu tan được và số mệnh của Á Châu vẫn còn do các chính khách tây phương định đoạt không đếm xỉa gì đến các nước Á Châu có liên hệ trực tiếp với các quyết định ấy. Tôi không phản nản gì nhưng tôi muốn nêu cái nguy cơ

(đọc tiếp trang 50)

TRANG 9

KHOA HỌC

QUÁI VẬT HAY GIỐNG NGƯỜI THÁI CỔ?

« Tim thấy ở mặt tuyết nhiều lỗ chân giống như lỗ chân người đi đất, dài 35 phân, ở lưng chừng núi Gaurisankar vào khoảng 6000 thước cao... »

Đó là tin của nhà thám hiểm Anh Eric Sipton điện về một tòa báo ngày 8-11-1951 trong khi ông thám hiểm ở dãy núi Hy Mã Lạp Sơn.

Tin đó làm sôi uổi giới khoa học, nhất là các nhà cổ sinh vật học đương đày công khảo cứu gốc tích loài người. Những vết chân kẻ trên có thể là của một giống người thái cổ còn sót lại nhưng với những lỗ chân dài 35 phân thì giống người này, nếu quả là có thực, phải cao tới 3, 4 thước !

Không phải rằng Sipton là người đầu tiên đã tìm thấy những vết tích như thế. Năm 1899 một nhà thám hiểm khác cũng đã trông thấy và trước hồi Âu Chiến 1914-1918 một người Anh đã bắt gặp giống người khổng lồ này tại một vùng tuyết của khu núi Hy Mã Lạp Sơn.

Hồi ấy ông này đi từ Tây Tạng về qua một thung lũng của dãy núi Hy Mã Lạp Sơn trong khi cho người và lừa ngựa nghỉ ngơi ông đi ngắm cảnh ở một quãng đường vắng: bất thần ông trông thấy một vật kỳ quái đang rình dò cách xa ông độ 20 bước. Thật là một quái vật, hình giáng như khi mình dầy lông hung hung, chân đi vòng kiềng, lỗ chân to lớn, lưng cong dẫu cúi như người rừng cao tới gần 3 thước tay cầm một thứ cung và tên cổ lỗ. Thoảng một lát người khi ấy bỏ chạy, nhẩy từ hòn núi này sang hòn núi khác rất là mau lẹ rồi biến mất.

Còn có rất nhiều người chứng thực đã trông thấy giống quái vật này ở vùng Hy Mã Lạp Sơn thuộc xứ Népal.

Khi nhà văn Jean Marqués Riviere qua thăm Ấn Độ ông ta có được nghe rất nhiều người đi chầy chừa về kể chuyện rằng dọc biên giới phía Bắc xứ Népal có lần họ đã gặp nhiều vết giống như lỗ chân người nhưng tới 60 phân. Vì sẵn có khí giới họ lò mò theo những lỗ chân ấy đến một khu rừng và thấy độ mười quái vật này đương quần tụ với nhau.

Thật là một giống người vạm vỡ, thân hình cao từ 3 đến 4 thước vừa đánh trống vừa nhẩy múa. Mặc dầu giá lạnh, họ không có quần áo chỉ

cả nhưng thân thể dầy lông và mặt mũi rất là dữ tợn.

Hoàng tử Pierre nước Hy Lạp cũng vừa gửi cho một tờ báo Ấn độ một bức thư nói về giống người khổng lồ này.

Theo ông, đã có lần dân Tây Tạng bắt được một quái vật như thế. Thấy rằng ban đêm có một con vật lạ hay đến uống nước trong một cái lu ở trong làng, một hôm dân làng đổ nhiều rượu vào nước. Đêm đến con vật lạ quen thói tới uống nước nhưng lại uống phải rượu mạnh nên say mềm mà nằm lăn ra sân. Dân làng liền xúm lại trói chặt vào một gốc cây, nhưng quái vật ấy khoẻ quá, phá xiềng xích rồi chạy trốn lên núi mất.

Về giống người khổng lồ. Bác Sĩ Heuvelmans, một nhà động vật học trứ danh có kể truyện sau đây:

Trước hồi đại chiến, nhà cổ sinh vật học Von Konigswald, nhân khi qua thăm Hồng Kông có thấy tại một được phòng Hoa Kiều một chiếc răng hàm người rất to, bằng hai chiếc răng hàm thường.

Hồi chiếc răng ấy ở đâu ra, người chủ tiệm trả lời rằng tiền nhân của ông đã đào thấy ở dưới đất. Từ đó ông Von Konigswald tìm kiếm khắp nơi và khi sang Quảng Đông ông đã tìm thấy 2 chiếc răng hàm như thế nhưng còn to lớn hơn nhiều. Căn cứ vào chiếc răng này, nhà cổ sinh vật học cho rằng người có chiếc răng ấy phải cao tới ba, bốn thước. Và người ấy là giống người khỉ đã sống ở tỉnh Giang Tây trước đây năm trăm năm mươi ngàn năm.

Như vậy thì khoa học cũng đã công nhận rằng trên trái đất này xưa kia đã có giống người to lớn ấy. Cũng vì quá to lớn mà giống này không chống nổi với các mãnh thú và bị diệt chủng. Và có lẽ để tránh họa diệt vong một phần giống này đã rút lên núi cao vắng vẻ nên ngày nay mới có người cò thấy bóng giống người thái cổ còn sót lại này.

L.V.



KHOA HỌC thường thức

MỠI GIỜ VẬT ĐƯỢC 250 BÒ SỮA

Ở nhiều nước tân tiến vì lý do nâng cao đời sống của thợ thuyền mà nhân công trở nên mắc mớ.

Nhưng cũng vì nhân công mắc mớ mà máy móc được phát triển để hạ giá các hóa phẩm cũng đem lợi cho các ngành sản xuất rất nhiều.

Vì vậy mà đã có những bộ máy không lồ mỗi giờ vật được 250 con bò sữa.

Máy ấy là máy chiếc bàn quay đường kính rộng 18 mét, phía ngoài chia thành 50 ô, mỗi ô đủ chỗ cho một con bò cái đứng hướng về trục quay ở trung tâm bộ máy.

Nhưng bò tới để vắt sữa phải qua một quãng ngắn ở đó khi bò đi qua người ta bơm cho một luồng hơi nước để tẩy uế rồi được lau khô sạch sẽ. Một nhân viên khám xét về phần vệ sinh, trong khi một người khác buộc bò vào một cái máng sắt có một phần có do một máy tự động đặt vào, đồng thời những vòi hút sữa cũng được áp vào các đầu vú của con bò.

Trong khi bàn quay chạy thì bò ăn cỏ và sữa vắt chảy vào một chiếc thùng bằng thủy tinh: Bàn này quay 10 phút đồng hồ hết một vòng, phần cỏ vừa hết mà công việc vắt sữa cũng vừa xong. Bò liền được thả ra để về chuồng.

Sữa đã vắt, sau khi qua máy cân tự động, được chuyển về nhà cất sữa, qua những ống bằng kim khí.

Ở đây bò sữa không được thả ra đồng cỏ vì dùng máy là để đỡ nhân công: nếu phải chăn hàng ngàn bò thì tốn biết bao là tiền để thuê mục đồng! Vì vậy mà người ta phát có tại chuồng cũng do máy tự động.

Phương pháp này rất tiện lợi vì chỉ cần rất ít nhân công. Để điều khiển bấy nhiêu công việc, người ta chỉ cần tới mười hai nhân viên chuyên môn mà thôi.

Lẽ dĩ nhiên là một bộ máy như thế rất là mắc mớ. Cũng vì thế mà hiện nay ở hoàn cầu mới có ba bộ. Bộ cũ nhất ở Hoa Kỳ chế từ năm 1930, mỗi ngày vắt được 1000 bò sữa. Bộ mới nhất mới được đặt ở Úc Châu mỗi ngày vắt được 2.500 bò sữa. Nhờ có những máy tới tận ấy nghề chế sữa đã trở nên rất là thịnh đạt.

KIỆN SƯ TỬ CÓ TÀI BẢN GIỎI

It bạn trông thấy giống kiến sư tử vì sau khi thanh bình, con kiến sư tử là một loài có cánh, trông giống con cáo cáo, rập ở các bụi rậm và chỉ tìm mồi về ban đêm.

Khi còn là con trùng non chưa đôi lột, kiến sư tử hao hao con kiến lửa mà ta thường thấy ở các vườn nhưng có thêm hai cái càng dù to là loài kiến này rất hiểu chiến.

Nếu bạn rong chơi ở những nơi có cát, đề ý, bạn sẽ thấy ở trên mặt cát những hình tròn to bằng đồng xu và trông như chiếc phễu. Lại gần, bạn thấy ở dưới đây hình rầy hai chiếc gọng kim nhỏ lên trên mặt cát. Đó là hai cái càng của con kiến sư tử.

Bạn cứ chịu khó ngồi im mà xem: phút chốc sẽ có một con kiến lửa vàng tìm mồi chạy qua hình tròn này. Tức thì hai cái sừng kia cử động nhấc những hạt cát ở chung quanh rồi bắn vào phía con kiến kia. Kiến kia trúng đạn bị lăn xuống dốc nhưng rồi lại ngời lên.

Hỏi ba phát liên lại làm cho kiến không thể đứng dậy kịp mà phải rơi vào lòng cái phễu. Có khi « đạn cát » tung ra như mưa không phát nào sai đích cả. Thế là con kiến khổng lồ kia đã bị kiến sư tử xé xẻ ra vò và ăn thịt.

BÀ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG VƯƠNG TIẾP CHUYỆN ĐỜI MỚI

PHỤ NỮ VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ LIÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

phòng vấn của LÊ NGUYỄN NGƯ

Vì muốn đợc giã nữ giới biết sự hoạt động của phái đoàn Phụ nữ Việt Nam đi dự Hội nghị Liên Thái Bình Dương, chúng tôi đã tìm đến bà Tăng Xuân An, hiệu trưởng trường Trưng Vương, một trong ba nhân viên của phái đoàn Việt Nam tại hội nghị này.

Chúng tôi đã lên trường Gia Long nơi là túc của trường Trưng Vương đi cư. Kiểm bà hai lần, chúng tôi mới được gặp. Lần thứ nhất, không may cho tôi, bà vừa đi lên nha học chính, thành ra phải chờ đến nửa giờ để rồi về không. Lần thứ hai may mắn hơn chúng tôi gặp bà.

Chúng tôi được bà tiếp trong một căn phòng nhỏ, lũng cũng những bàn ghế.

Sau mấy câu xã giao, chúng tôi đi vào câu chuyện. Bà chậm rãi trả lời. Tiếng nói của bà hòa âm với tiếng đánh máy chữ của cô thư ký, nghe cũng vui tai!

Theo nghị định P.M. số 331 thì công chức chúng tôi không được phép đi nhà báo phỏng vấn. Nhưng trong trường hợp này, tôi vừa là công chức vừa là nhân viên của đoàn

đại biểu Việt Nam ở Hội Nghị Liên Thái Bình Dương nên tôi sẵn lòng trả lời những câu hỏi của nhà báo.

Vâng, vì muốn phụ nữ biết rõ công việc hội nghị, xin bà cho chúng tôi hỏi ít điều cần biết.

HỎI: Thưa bà, bà đi dự Hội Nghị Phụ Nữ Liên Thái Bình Dương, phái đoàn gồm có những ai?

ĐÁP: Chúng tôi được Bộ Ngoại Giao cử đi dự Hội Nghị Hiệp Hội Phụ Nữ Liên Thái Bình Dương. Phái đoàn gồm có cô Nguyễn Thị Châu Giám đốc sở Xã hội Đà Lạt, bà Nguyễn Đình Chi Hiệu Trưởng trường Nữ Trung học Đồng Khánh Huế và tôi, Hiệu trưởng trường Nữ Trung học Trưng Vương Saigon.

Hội Nghị họp từ ngày 24-1-1955 đến ngày 6-2-1955 tại Quezon City cách Manille, thủ đô Phi luật tân trên 10 cây số. Hội Phụ Nữ Phi luật tân triệu tập và lễ chúc Hội Nghị.

Hỏi: Thành phần Hội Nghị gồm có những nước nào?

ĐÁP: Có mười tám nước tham dự Hội Nghị:

- 1) Hoa Kỳ, 2) Gia nã đại, 3) Úc châu, 4) Tân tây lan, 5) Nhật bản, 6) Nam Hàn, 7) Trung hoa Quốc gia,



Bà Tăng Xuân An (bạn áo đen, đứng giữa). Bên cạnh bà (tay mặt) là bà Tổng thống Phi luật Tân Magsaysay. Hình phái đoàn Việt Nam chụp chung với các phái đoàn Thái Bình Dương.

- 8) Việt Nam, 9) Thái lan, 10) Miến điện, 11) Ấn độ, 12) Hồi quốc, 13) Tích lan, 14) Hương cảng, 15) Phi luật tân, 16) Hawaii, 17) Samoa, 18) Carolines.

Những nước chưa gia nhập Hiệp Hội Phụ Nữ Liên Thái bình dương dự Hội nghị với tư cách quan sát viên.

HỎI: Chương trình nghị sự của Hội Nghị có những gì?

ĐÁP: Chương trình nghị sự của Hội nghị gồm bốn điểm chính sau này:

- 1) Sự tham gia của Phụ Nữ vào đời sống kinh tế và xã hội. 2) Vấn đề giáo dục Phụ nữ và nhi đồng. 3) Tiềm công nghệ và Phụ nữ. 4) Lý tưởng, giải pháp và sự tiến triển của phụ nữ về phương diện kinh tế và xã hội.

HỎI: Phái đoàn ta có trình bày những dự án gì?

ĐÁP: Phái đoàn Việt Nam đã thuyết trình về vấn đề giáo dục Phụ nữ.

Tại phòng Triển lãm, phái đoàn ta có một gian để trưng bày tranh ảnh về giáo dục, hoạt động của phụ nữ và một vài sản phẩm của nền tiểu công nghệ nước nhà.

Cô Nguyễn Thị Châu có đem theo một cuốn phim tả cảnh đồng bào Bắc Việt di cư. Phủ Tổng Ủy Di cư cũng cho Phái đoàn mượn các tấm ảnh cùng tài liệu về vấn đề di cư.

HỎI: Hội Nghị đã quyết định được những gì? Vai trò của Hội Nghị ra sao?

ĐÁP: Hội Nghị đã quyết định thực hiện mục tiêu chính của Hội là thắt chặt sợi dây thân ái giữa Phụ nữ các nước ở ven Thái bình dương để phụng sự nền hòa bình thế giới, theo dõi công cuộc nâng cao trình độ học thức, cải thiện đời sống và địa vị xã hội của Phụ nữ các nước hội viên. Những nước chưa gia nhập hội, nếu cần đến, cũng được Ban Trị sự sẵn sàng giúp đỡ, tùy khả năng của Hội. Hội Nghị còn bầu ban Trị sự mới và ấn định, nơi và ngày họp của kỳ Hội Nghị thứ 8.

HỎI: Bà có thể cho biết cảm tưởng của những phái đoàn bạn đối với nước ta?

ĐÁP: Các phái đoàn bạn rất có cảm tình với chúng ta. Tất cả Hội Nghị đặc biệt chú ý đến tình cảnh đồng bào Bắc Việt di cư và tất cả đều khâm phục lòng can đảm, chí cương quyết của hơn nửa triệu người đời

DIRECTIVES POUR UN PLAN d'action économique au Viêt-Nam

DEUXIEME PARTIE

TRẦN VĂN CANG

Architecte, Directeur Administrateur de la Société d'Etudes du Développement Economique du P.M.S.

IV

Recherche d'une solution d'attente pour la réforme agraire, mais pour des résultats immédiats

EN DEMEURANT au-dessus des préoccupations politiques (au sens électoral du terme) le problème de la réforme agraire doit être envisagé avec objectivité, et dans la seule recherche économique d'une production nationale améliorée.

★

La révision des droits acquis sur la propriété foncière, de même que des opérations de remembrement, quelle qu'en soit la justification sociale, demanderait un délai de plusieurs années.

Il ne semble pas opportun de l'engager au départ. Il y a, d'ailleurs, mieux à faire.

De même qu'une grosse fortune, une grande exploitation devrait impliquer plus de devoir social que de profit.

La propriété d'un important domaine agricole se justifie dans la mesure où elle peut répondre à des besoins majeurs de la production nationale.

Le possesseur de la propriété doit donc suivre les disciplines correspondantes.

Voici celles que nous préconisons.

Cas indisputable de dépossession

Sans les réserves indiquées ci-dessus, il est juste que les grands domaines qui ont été constitués à la faveur des circonstances de la guerre civile en dépouillant des petits propriétaires par le moyen de l'exigibilité de prêts usuraires, soient immédiatement morcelés.

Intervention de la communauté

Afin que l'on ne puisse pas se trouver submergé par une masse de revendications de paysans dépossédés (et dont les dires ne seraient peut être pas tous justifiés), les révisions de droits ne pourraient

être demandées que par les communautés locales.

Si satisfaction leur est donnée, les communautés se verraient attribuer les terrains du grand domaine attaqué.

Il leur appartiendra de conserver ces terrains recouverts, comme domaine communal (donc, propriété collective), ou de les fractionner en tout ou partie pour les remettre à nouveau aux anciens propriétaires dépossédés.

Des commissions d'Experts ou d'Arbitres, pourront établir le montant normal des sommes devant revenir à l'actuel détenteur du domaine dès lors évincé à son tour, ainsi que les modalités à terme de ces versements.

Une décision de justice pourra intervenir pour valider l'estimation des Experts.

Cette dépossession d'un détenteur récent par suite d'opérations usuraires se justifie :

— En droit moral et justice sociale, parce qu'il y a eu spoliation,

— En valeur pratique parce qu'il ne serait pas possible de demander à une communauté de paysans d'apporter toute son âme à un effort de reconstruction si eux-mêmes ou leurs semblables ont vu leur patrimoine familial sacrifié par les opérations malhonnêtes dont ils ont été victimes.

Disciplines à exiger du propriétaire d'un grand domaine

Déposséder systématiquement, tous les propriétaires de grands domaines normalement acquis ou honnêtement constitués, aurait comme conséquence économiquement funeste, de détourner les capitaux privés des activités agricoles.

Néanmoins, et dans une préoccupation d'intérêt général, des disciplines normales méritent d'être imposées.

Priorité pour la conservation du sol

Ainsi qu'il est de pratique courante

dans toute société industrielle, le propriétaire ne devrait disposer des bénéfices de l'exploitation qu'à partir du moment où les recettes brutes ont d'abord assuré la conservation du capital social et du potentiel travail.

Comptabilité et réserves de trésorerie

Dans une Société commerciale, le bilan doit comporter entre autres :

- La réserve légale.
- Une réserve facultative.
- Une provision pour risques
- Une provision pour renouvellement du matériel.

De telles règles peuvent être obligatoires pour une grande propriété qui est en mesure de tenir une comptabilité exacte.

Contrôle technique

L'exploitation d'un important domaine doit être l'objet d'un contrôle technique puisque la qualité de ses opérations se répercute plus fortement :

- d'une part, sur la production nationale,
- d'autre part, sur le standard de vie de son personnel.

En conséquence, tout propriétaire d'un grand domaine doit être obligatoirement tenu d'apporter des améliorations foncières et d'acheter un matériel mécanique, par ses propres moyens financiers.

Il doit, en outre, assurer un épandage d'engrais et de matières organiques pour une productivité maximum.

Il doit, encore, assurer des cultures déterminées conformément aux besoins de l'économie nationale.

Dans le cas où il n'aurait pas les moyens financiers nécessaires, il devrait emprunter suivant les besoins sur la garantie totale ou partielle du domaine, ou aliéner une partie des terres pour s'assurer les liquidités nécessaires.

Obligations de modernisation et d'équipement

Dans les mêmes conditions que ci-dessus, tout grand propriétaire est tenu de moderniser et d'équiper les habitations de son personnel, indépendamment des participations reconnues audit personnel pour l'intéresser au rendement de l'exploitation.

Obligation d'accueillir et de former des stagiaires

— Une exploitation d'importance déterminée doit recevoir comme

(suite page 48)

ĐỜI MỚI số 156

ĐƯỜNG LỐI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

PHẦN THỨ HAI

của -TRẦN VĂN CANG

IV

Tim một giải pháp đợi chờ cho vấn đề cải cách điền địa, nhưng đề tiến tới kết quả tức thời

VƯỢT LÊN trên những bận rộn về chánh trị (tuyên cử) vấn đề cải cách điền địa cần được nêu ra một cách cụ thể để tìm một phương pháp hoàn mỹ hơn trong vấn đề sản xuất quốc gia.

★

Việc xét lại quyền sản có về điền sản cũng như các việc sắp điền, dù biện minh thế nào về phương diện xã hội cũng phải nhiều năm mới giải quyết được.

Trong lúc đầu nêu ra vấn đề này tưởng không phải là việc hợp thời. Và còn có nhiều việc khác quan trọng hơn.

Cũng như một gia tài lớn, một công trình khai thác lớn lao vẫn ngưu nhiều phận sự về xã hội hơn là lợi lộc.

Quyền sở hữu đối với một doanh nghiệp lớn được coi là chính đáng khi nào quyền ấy giải quyết nổi những nhu cầu thiết yếu về sản xuất quốc gia. Vậy người có quyền ấy phải tuân theo những kỷ luật tương đương.

Dưới đây là những điều do chúng tôi đề nghị :

Trường hợp chiếm đoạt không thể cải được

Không kể những hạn chế nói trên, việc san sẻ tức thì những điền sản lớn lao là một việc công bằng vì những điền sản ấy đều do nạn cho vay lãi nặng mà thành lập, nhân hoàn cảnh nội chiến làm cho các sản nghiệp nhỏ bị bóc lột.

Sự can thiệp của xã hội

Để tránh khỏi bị tàn ngập bởi những lời khiêu nại của các nông dân bị chiếm đoạt (không chắc rằng hết thảy các lời kêu ca là chánh đáng) việc xét lại các quyền chỉ có thể do các đoàn thể địa phương phụ trách được thôi.

MỚI ĐỢI số 156

Các đoàn thể ấy, nếu được toại ý, sẽ được hưởng đất đai của sản nghiệp bị khiêu nại.

Các đoàn thể có bốn phận duy trì những đất đai đã thu hồi và coi như công sản (tức là sở hữu công cộng) hay phân chia tất cả hoặc một phần để trao lại cho các chủ bị chiếm đoạt.

Các hội đồng giám định hoặc trọng tài có thể ấn định số tiền phải hoàn lại cho chủ đất hiện thời bị trút quyền cùng là những thể thức nộp tiền làm nhiều hạn.

Có thể xin được một quyết định của Tòa án để chuẩn nhận sự ước lượng của các giám định viên.

Nếu vì cho vay lãi nặng mà trở thành một sở hữu chủ mới thì sự chiếm đoạt này trở nên chánh đáng về phương diện đạo lý và công bằng xã hội vì trước kia có sự cưỡng đoạt và về giá trị thực tế vì không thể bắt buộc một đoàn thể nông dân đem hết tâm hồn họ vào một công cuộc xây dựng nếu chính họ hay những người đồng loại với họ bị thiệt thòi vì cơ nghiệp của họ đã bị phá tán bởi những hoạt động bất lương.

Kỷ luật của một chủ doanh nghiệp lớn

Nếu nhất thiết chiếm đoạt hết thảy các doanh nghiệp lớn thành lập một cách bình thường và đứng đắn thì ảnh hưởng sẽ tai hại vì như thế các số vốn của tư nhân sẽ bỏ các ngành hoạt động nông nghiệp.

Tuy nhiên vì lưu tâm đến quyền lợi chung mà cũng nên ấn định những kỷ luật thông thường.

Quyền ưu tiên phải dành cho việc duy trì đất đai

Trong bất cứ một hội kỹ nghệ nào, theo lối thông thường, sở hữu chủ chỉ được xử dụng tiền lãi khi nào số thu nhập đủ để duy trì số vốn và tiềm lực nhân công.

Kế toán và ngân khế trừ bị

Trong một hội buôn việc tinh số gồm có :

- Khoản tiền dự bị theo pháp luật.
- Khoản tiền dự bị tùy ý.
- Khoản tiền để phòng tai biến.
- Khoản tiền để phòng thay thế dụng cụ.

Những thể lệ ấy có thể là bó buộc đối với một sản nghiệp lớn đủ phương tiện để lập một bản kế toán đích xác được.

Kiểm soát về chuyên môn

Trong việc khai thác một doanh nghiệp quan trọng cần phải có sự kiểm soát về chuyên môn vì giá trị những hoạt động ấy đều có phần ứng mạnh mẽ một phần vào nền sản xuất quốc gia, phần khác vào mục sanh hoạt của nhân viên.

Bởi vậy người chủ một doanh nghiệp lớn bó buộc phải bồi dưỡng thờ địa và sấm máy móc với những phương tiện tài chánh của riêng mình.

Họ lại còn phải bỏn phân và các chất sanh vật để tăng cường đến cực độ khả năng sản xuất.

Theo nhu cầu của nền kinh tế quốc gia họ còn phải trồng những hoa màu đã ấn định nữa.

Vào trường hợp không có phương tiện tài chánh cần thiết, họ phải tùy theo nhu cầu, vay tiền và dùng toàn thể hay một phần doanh nghiệp làm bảo đảm hoặc nhượng một phần đất để có đủ tiền mặt cần dùng.

Bắt buộc phải canh tân và trang bị

Cũng trong những điều kiện kể trên đại nghiệp chủ nào cũng phải canh tân và trang bị nhà ở của nhân viên mình, ngoài việc cho họ được dự phần chia lợi để họ đề ý đến năng xuất của doanh nghiệp.

Bắt buộc phải tiếp nhận và đào tạo các nhân viên tập sự

Một doanh nghiệp khá quan trọng phải tiếp nhận con cái các nông gia nhỏ hơn để cho tập việc.

Hình thức thiết tế giáo dục chuyên nghiệp này sẽ gây được sáng kiến trong đám thanh niên để thích ứng cho những doanh nghiệp nhỏ có tánh cách gia đình những kỹ thuật thường áp dụng cho một doanh nghiệp lớn.

Điền sản lớn nào cũng phải có thể lệ về kinh tế và phận sự về xã hội

Không cần đi vào chi tiết quá nhiều cần biết rằng tinh thần của dự án không phải là động chạm đến nguyên tắc quyền tư hữu, mà thiết lập cho việc khai thác các điền sản lớn :

— Một chế độ cho thuê hay phát

(đọc tiếp trang 49)

TRANG 13

Trong số trước, bài « Nhân dân tham chính và Quốc hội » viết và in xong rồi chúng tôi mới được biết « Dự thành lập quốc hội lâm thời ». Như thế ấy, bạn đọc có thể coi như là không phải bài phê phán. Chúng tôi chưa hề được hân hạnh gặp Ông Tổng Trưởng cải cách, tức là chưa hề được nghe Ông chỉ giáo và chưa hề được bày tỏ ý kiến.
Dự đã ra rồi, chúng tôi không trở lại, vì có đặt lại vấn đề cũng vô ích. Chúng tôi chỉ ghi và nhắc để đồng bào nhớ là « Quốc hội Lâm thời » có sứ mạng chuẩn bị Quốc hội Lập Hiến.
Dần dần từ đây chúng tôi xin giúp đồng bào tài liệu để h ầu thế nào là Hiến Pháp, và trên thế giới có những Hiến Pháp nào đáng để ý. Chúng tôi cũng sẽ bày tỏ lập trường của chúng tôi.
T. V. Á.

TRÊN THÊM NĂM THI ĐUA
(IV)

DÂN CHỦ VÀ THỰC TẠI DÂN TỘC

HỌC THUYẾT dân chủ, chính trị dân chủ, chế độ dân chủ, là những danh từ mà người trên thế giới đầu đầu cũng nói đến hàng ngày, từ khi các nước Đồng Minh Tây Âu Mỹ đánh bại các nước Trục. Cho đến nước độc tài Nga Xô và chư hầu cũng thế thốt rằng chính mình mới thiết thi đúng đắn chánh trị « dân chủ nhân dân ».
Nói chung là người ta giành nhau mà khoe khoang rằng « ta đây là dân chủ ». Chỉ có những nước như Anh quốc và các nước Bắc Âu như Suède (Thụy Điển), Norvége (Na Uy), Dane-mark (Đan Mạch), Finlande (Phần Lan), là không nghe hô hào dân chủ. Thế mà chánh khách sau khi đến viếng các nước ấy, trở về đều ca tụng nền dân chủ của họ
Gần ta (gần về mặt chánh trị) hơn hết có nước Pháp là nước Cộng hòa dân chủ. Nước này với bao nhiêu cuộc cách mạng âm ỷ vẫn bị coi là không được tiến bộ về mặt dân chủ, hay là chánh trị dân chủ của Pháp bị coi như là không có hiệu quả.
Ở nước ta ai ai cũng thích dân chủ, thích vì nhiều lý do, thích từ khi bị thực dân thống trị, rồi càng thích hơn nữa từ khi bị độc tài đè nén. Cho đến hạng người bị độc tài kiềm hãm cũng nói dân chủ; họ nói « dân chủ nhân dân » dân chủ theo lối Nga Hoa Cộng trong khi họ phải chịu một thứ « dân chủ thư lại » được gọi là « dân chủ vô sản » sau cái nhãn hiệu « dân chủ nhân dân ».
Nếu ta đặt vấn đề dân chủ, xét qua các lý do khiến người mình chuộng dân chủ, dù là mơ hồ đi nữa, thì ta phải lùi lại trong lịch sử dân tộc ta rất xa. Ta nên ghi ở đây rằng, dù có hay không có ý thức dân chủ, người

minh muốn có một nền chánh trị dân chủ. Thì, phận sự của nhà cầm quyền, của hạng người thức thời, của các nhà ái quốc, của các lãnh tụ và phần tử tranh đấu, là phải nghiên cứu và trình bày giữa quốc dân đồng bào một nền chánh trị dân chủ mà họ cho là đúng đắn, là thích nghi hoà cảnh và thực tại dân tộc.
Căn cứ ở Dự thành lập « Quốc hội Lâm thời », rồi đây nước ta sẽ có Hiến Pháp do một Quốc hội Lập Hiến khảo cứu vào nghị quyết. Để giúp vào sự tìm ra một Hiến Pháp thích nghi, chúng tôi thử xét qua sự liên quan giữa thực tại dân tộc và chế độ chánh trị.
Mà thế nào là thực tại dân tộc? Dân tộc có ăn thua gì với dân chủ chăng? Vẽ ra một Hiến Pháp cho cực kỳ tốt đẹp, đem ra áp dụng, bắt buộc nhân dân theo, có đủ chăng và được kết quả như ý muốn chăng?
Ta hãy trả lời coi ra sao.
Thực tại dân tộc là những cái « có » dính dấp, chẳng chịt liên hệ nhau, và liên hệ dân tộc. Cái « có » ấy, có ngày nay, ăn chịu với cái có ngày xưa, và ảnh hưởng tới cái có ngày mai. Thì dù ta không muốn đếm xỉa tới nó cũng không được. Đặt ra một nền chánh trị là xây dựng đời sống nhân dân cả về mọi mặt, thì có thế nào ta bỏ qua thực tại dân tộc cho được; và nếu bỏ qua thì ta sẽ xây dựng với những vật liệu nào?
Nói thực tại không chỉ nói thực tại vật chất, mà nói cả thực tại tâm lý, tinh thần, và đạo đức. Trong thực tại có cả phong tục và tập quán. Thực tại dân tộc là cả nếp sống tinh thần và vật chất của dân tộc.
Nhưng nói thực tại dân tộc không phải chỉ vào những dấu vết phong kiến có tánh cách thoái hóa hay những tệ đoan do chế độ thực dân tạo nên và vì hoàn cảnh bị trị mà người mình đã chịu ảnh hưởng. Thực tại dân tộc mà ta phải đếm xỉa là những thực tại được coi như là yếu tố qui định sự tiến bộ và phát triển của dân tộc.
Dân tộc và dân chủ vẫn mật thiết liên quan vì là nền dân chủ của một

nước không phải là dân chủ cho toàn thể nhân loại, mà là dân chủ « toàn dân » của nước ấy, tức là dân chủ của dân tộc. Trong khi nhân loại còn sống cách trở nhau bởi những dãy núi cao vọi vọi, những biển mênh mang và mặt dầu tàu bay, tàu hỏa nối liền các xứ, nhưng các khối quảng đại quần chúng vẫn sống cách biệt nhau và lẽ lối sống không giống nhau! Với hiện tình thế giới chưa có thế nào đưa ra một nền chánh trị kiểu mẫu, rồi áp dụng khắp cùng từ đại cương đến chi tiết.
Ngay như ở các nước Cộng sản theo Nga xô, cơ quan chánh trị tối cao của Nga xô cố áp dụng một thứ Hiến pháp, nhưng cũng không tránh được đụng chạm thực tại dân tộc, mặc dầu là chế độ cảnh sát cố diệt tất cả cái gì là riêng biệt của một xứ. của một dân tộc. Con người vẫn là con người; con người không phải là con vật để cho kẻ nuôi chăn dắt dẫn như dắt dẫn bầy cừu. Thì không thể nào sắp đặt đời sống của các dân tộc một cách giống hệt nhau được. Lại thêm thời tiết có ảnh hưởng rất nhiều đối với tính tình của nhân dân. Vì lịch sử, địa dư, phong tục tập quán, và văn hóa dị đồng mà dân tộc này không nhận xét như dân tộc khác; cho đến sự rung cảm cũng không giống nhau.
Cho nên ta có thể nói một cách quả quyết rằng một chế độ chánh trị rất tốt và hạp cho một dân tộc có thể trở nên vô hiệu đối với dân tộc khác. Một chế độ chánh trị rất tầm thường trên giấy có thể có nhiều kết quả tốt khi được áp dụng khéo léo và ăn nhập với thực tại dân tộc. Vấn đề năng lực lãnh đạo, tài cán thừa hành, và làm cho nhân dân thấm nhuần và tin tưởng là những yếu tố thành công rực rỡ của một chế độ. Chẳng khác nào một đội banh tròn có thể thắng một đội banh địch có những kỹ thuật cao hơn mà cầu trường không đủ tài cán để áp dụng kỹ thuật ấy.
Ta có thể lấy nền chánh trị dân chủ của Pháp và của Anh ra dẫn

chứng. Nếu ta đọc trên giấy những nguyên tắc chánh trị và xét trong sách vở tổ chức dân chủ của nước Pháp thì ta không thể không nhìn nhận rằng nó tốt đẹp lắm. Ngay như chế độ đại diện gồm có đại diện đa số và đại diện thiểu số, ngay như cách thức tấn phong một ông thủ tướng sau khi ông này trình giữa quốc hội chánh sách và đường lối cai trị của mình; ngay như cách thức đồ một nội các, và lối chọn người lập nội các mới của tổng thống, thì thật là trông rất hay, xem rất đẹp. Thế mà kết quả thì rất kém.
Chỉ như nước Anh là nước tôn sùng Vua chúa mà cách thức cai trị rất dân chủ, dân chủ hơn nhiều nước đã làm cách mạng để thiết lập chế độ dân chủ. Chế độ tuyên cử của Anh, cách lên nắm chánh quyền ở Anh trông ra thật là bất công. Đảng bảo thủ của Ông Winston Churchill kể ra thì ít thàm hơn đảng cần lao, nhưng có nhiều ghế hơn ở Quốc hội, nên được cầm quyền. Và suốt một hạn kỳ Quốc hội không có thay đổi nội các. Có khi đảng đối lập giữ ru thế giữa nhân dân, mà vẫn không đ ỏ được nội các, phải đợi đến kỳ tổng tuyển sau Bất công thật, mà thực ra thì có nhiều kết quả tốt trên thực tế.
Sau khi thế giới đại chiến chấm dứt, dân tộc Anh cần cù chịu khổ, nhịn ăn nhịn mặc, lo sản xuất để phục hưng nền kinh tế quốc gia, thì dân tộc Pháp lo trả thù lẫn nhau, chia ra vô số kẻ bè phái, không ưng thiếu ăn, không chịu cam khổ. Sở dĩ chánh trị dân chủ ở Anh quốc thu hoạch được kết quả tốt đẹp hơn ở Pháp là do dân tộc tánh và thực tại dân tộc của Anh và Pháp khác nhau xa. Người Pháp thích một thứ tự do « quá trớn » mà họ gọi là « libéralisme »; thứ tự do này giúp cho chủ nghĩa cá nhân phát triển quá độ, đưa người Pháp tới chỗ biết mình nhiều hơn là biết đồng bào hay xã hội. Tức là nói người Pháp có cái giác tánh lợi kỷ mạnh hơn giác tánh lợi ích chung. Ta chỉ nhìn vào cách thức ăn ở của dân Pháp, nhà thì luôn luôn bê môn, vườn thì luôn

có tường cao bao kín, dù nhận ra giác tánh cá nhân chủ nghĩa của họ. Thêm vào đó, dân tộc Pháp ở bên cạnh dân tộc Ý là dân tộc nghệ sĩ, nói khéo ăn ngon, và ở bên cạnh có tương cao bao kín, dù nhận ra giác tánh cá nhân chủ nghĩa của họ. Thêm vào đó, dân tộc Pháp ở bên cạnh dân tộc Ý là dân tộc nghệ sĩ, nói khéo ăn ngon, và ở bên cạnh nhiều dân tộc khác, cho nên thực tại dân tộc Pháp khác hẳn thực tại dân tộc Anh, là giống người ở cù lao.
Quốc thể của Pháp là Cộng hòa mà tâm hồn người Pháp lại không cộng hòa; còn Quốc thể của Anh là quân chủ lập hiến mà tâm hồn người Anh rất là cộng hòa. Nói thế không phải để chê và khen, mà chỉ để hiểu rằng dân tộc tánh và thực tại dân tộc là những yếu tố rất quan hệ trong sự thiết lập một chế độ chánh trị. Đừng về mặt tinh cảm ta phải nhìn nhận rằng dân tộc Pháp là một dân tộc đáng cho ta quý và mến.
Do những sự nhận xét bên trên ta rất dễ hiểu tại sao người Anh chịu đựng kỷ luật chung để hơn người Pháp, và tại sao ở Anh chỉ có hai đảng chánh trị lớn, còn ở Pháp thì « mỗi người là một đảng một phái chánh trị » (Lời của một văn sĩ Pháp Pierre Daninos). Cũng nhờ tinh thần lợi ích chung mà chánh phủ Anh lúc nào cũng có thể thực thi chánh sách ngoại giao duy nhất (hai chánh đảng) đối với những vấn đề quan hệ. Và cũng tại cá nhân chủ nghĩa mà chánh phủ Pháp không lúc nào thực hiện được một chánh sách đối ngoại chung giữa các đảng phái.
Trở lại xét thực tại ở nước ta thì ta nhận ra những điểm căn bản sau này: suốt trong hai thời kỳ, Pháp đô hộ và kháng chiến giành độc lập, sinh hoạt chánh trị dân chủ thiệt sự kể như không có. Trong thời Pháp thuộc người mình quen sống bừa bãi, quảng đại quần chúng chỉ lo sống chứ không có dịp nghĩ đến chánh trị; chỉ có một số rất ít người có điều kiện làm chánh trị, nhưng làm chánh trị theo lối người Pháp và chép nguyên bản ngoại quốc.
Trong thời Việt Cộng lãnh đạo kháng chiến thì đời sống của nhân dân hoàn toàn khác hơn lúc trước. Nhân dân không còn sống bừa bãi, nhưng sinh hoạt chính trị lại là một thứ sinh

hoạt trong một khuôn khổ đen tối và theo một chiều chật hẹp, chế độ độc tài của Việt Cộng bóp nghẹt tất cả tư tưởng chánh trị nào không phải của đảng họ đưa ra cho dân chúng học để mà hành động như máy móc.
Khi có vùng quốc gia, và thực lực quốc gia dần dần phát triển thì dân chúng bị đặt dưới nhiều quyền oai đối chọi nhau, không làm sao có sinh hoạt chánh trị dân chủ thực sự được. Sống trong một hoàn cảnh éo le, phần đông người ở vùng quốc gia sống chờ thời
Người Việt Nam vẫn còn chịu ảnh hưởng văn hóa cũ của Trung Hoa và Ấn độ, mặc dầu thu thái văn hóa Tây Âu không ít.
Ôc gia đình còn rất mạnh; đời sống gia đình nhiều hơn đời sống xã hội.
Đạo đức làm người của ta khác xa đạo đức làm người của người Âu Mỹ.
Ý thức tự do và bình đẳng của ta cũng không giống họ.
Căn bản của nền kinh tế Việt Nam vẫn là nông nghiệp.
Nước Việt Nam là nước nhỏ yếu giữ vị trí chia khóa ở Đông Nam Á; ở bên trên bị sức đè (dù là tinh thần) của con voi Trung Hoa; ở dưới thì có khối người Ấn độ.
Hội Nghị Genève lại chia đôi Tô quốc Việt Nam, làm cho cả triệu người bị bắt buộc đi vào Nam. Do đó sanh ra vấn đề di cư và định cư; số dân định cư là một yếu tố chánh trị do tình thế tạo ra; yếu tố này tuy mới nhưng nó không kém phần quan hệ.
Trên đây là những thực tại mà ta phải đếm xỉa để đặt một nền chánh trị dân chủ thích ứng dân tộc. Tuy nhiên, không thể nào xây dựng một nền *chánh trị tiến bộ* nếu ta không biết ta muốn đưa dân tộc ta tới đâu, và con *Người Việt mới* mà ta muốn tạo nên sẽ ra sao.
Một điều chắc chắn là tất cả những người thức thời đều *không muốn một nền dân chủ bừa bãi*, mà cũng không muốn « dân chủ thư lại » của cộng sản. Thế thì ta chỉ còn chọn con đường *Dân chủ tiến bộ* mà ta sẽ qui định nội dung và hình thức.
Dù sao, vấn đề con người (nhân sự) vẫn là vấn đề then chốt.

★ TRẦN VĂN AN viết ★

Trần Văn An



Cô Mừng Huyền (Sài Gòn):

Tôi là một nữ sinh thích hoạt động trong lớp, nhưng không hiểu tại sao cứ đến lớp là tôi buồn ngủ, tuy rằng lúc sắp sửa đi học tôi đã rửa mặt cẩn thận.

Thưa ông. Đi học mà khi ngồi trong lớp cứ ngủ gật như thế liệu có thể tiến được không? và làm cách nào để khỏi buồn ngủ? Xin ông làm ơn giải giúp hộ.

TRẢ LỜI.— Thưa cô, đi học mà có « đực tinh » ngủ gật trong lớp như vậy thật đáng chê và không đáng chê (như tiện và bất tiện vậy). Hay ngủ gật như thế thì tiến làm sao được, vì bao nhiêu lời giảng của giáo sư vừa lọt qua tai này đã bị « cụ cả gật » cụ ấy « ru » sang tại kia và « bay » luôn trong giấc mộng vội... mất rồi còn gì nữa.

Chúng bệnh buồn ngủ ấy hoặc do:

- 1) Triệu chứng của những kẻ buồn ngủ vì ngã nước.
- 2) Bị thiếu « vi ta min » ngủ, nghĩa là đêm cô thức khuya quá không ngủ đầy đủ nên vào lớp phải ngủ bù.
- 3) Vì lời giảng của giáo sư quá « mê ly du dương » đến nỗi có phải « ngủ gà ngủ vịt ».
- 4) Và vân vân...

Vậy cô xem nếu là triệu chứng của bệnh sốt rét thì cần phải uống thuốc phòng ngừa.

Hoặc vì thiếu ngủ thì nên sắp đặt lại chương trình buổi tối cho thật điều độ. Ngủ đầy đủ cho được 7 giờ. Tránh đừng thức khuya lắm. Hay là bắt chước người xưa mỗi khi « cụ cả gật » sắp đến tham thì lấy cái kim hay ngòi bút đâm mạnh vào tay thì tỉnh như « con sáo sậu » ngay.

Bạn T.B. (K.B.C. 4449):

Hiện giờ tôi có yêu một cô nữ học sinh nàng cũng yêu tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một trường hợp hết sức đặc biệt nghĩa là tôi gặp nàng trong một cuộc hành quân. Nhưng bây giờ khốn một nỗi là chúng tôi ở xa nhau nói được là kẻ BẮC người NAM, vì

lời hiện giờ là một binh sĩ như con chim lạc hướng còn nàng thì ở tại NINH HÒA một miền xa xôi đối với tôi và thiết tưởng không bao giờ tôi có dịp vào lại trong ấy nữa.

Tôi bây giờ hết sức thất mắc không biết phải xử trí ra sao — bỏ đi thì không đành, mà muốn cột vào lại không được vì những trường hợp nói trên. Vậy mong ông vui lòng tìm cho tôi một giải pháp: bây giờ tôi muốn dứt tình phải làm cách nào cho đôi bên đừng đau khổ, vì nếu chúng tôi cứ kéo dài tình trạng này không khéo chúng tôi phải lỡ duyên mất.

TRẢ LỜI.— Tại chim không muốn tìm hướng nên nói là « lạc hướng » đó thôi. Và lại: Chim khôn đậu nóc nhà quan (?). Trai khôn tìm vợ, gái ngoan chọn chồng » không biết câu ca dao này có đúng với bạn một phần nào không, nhưng theo ý tôi thì bạn nên « lĩnh tào » để nhận định cuộc gặp gỡ này.

Nếu một khi mà đã yêu tha thiết, và đầy đủ điều kiện, cả đôi bên (qua sự thỏa thuận của nàng) thì cứ việc « cột » lại để chờ một dịp nào thuận tiện sẽ tính đến chuyện hôn nhân. « Xa mặt nhưng không cách lòng » tuy kẻ Bắc người Nam nhưng keo sơn vẫn là keo sơn, vẫn « chờ nhau » thì chẳng lo lắm. Chỉ lo là không yêu nhau thành thật mà thôi.

Vì như nàng cũng thông cảm được đây chỉ là cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, tình yêu hành quân của con nhà lính thì bạn lại càng không lo nữa, vì sự nhớ nhung này nó cũng sẽ « hành quân » đi mất ngay ấy mà.

Buồn sơ sớ trong một thời gian thì có, chứ chết vì thất vọng thì chẳng có đâu. Tốt hơn hết bạn cứ tiếp tục liên lạc bằng thư từ và hỏi hân nàng xem nàng có gan đợi bạn được đến độ nào.

Trả lời bạn Phong Trần (Quảng Trị):

Nếu thấy trong người khoẻ khoắn hẳn rồi thì có thể tập lần lần để làm việc như cũ. Nhưng trong trường hợp của bạn, bạn cũng nên thận trọng. Tốt hơn hết bạn nên đến bác sĩ khám xét lại mà cho bạn ý kiến.

Trả lời bạn Thu Qua (Vientiane):

Chắc một người bạn nào tình nghịch đùa bạn cho vui đó thôi. Chẳng phải chuyện mà quá đau mà bạn lo. Hay là bạn viết bằng một thư mực riêng. Bạn thử ngâm nước lợc hồ nóng lên xem sao. Nếu là một ứ ứ mực riêng thì nó sẽ hiện lên lần lần.

Ly Hoài Vinh

Đọc khắp các báo NGOẠI QUỐC

Ông Vincent Auriol khai chiến với chiến tranh

Mùa xuân này, nguyên tổng thống Pháp Vincent Auriol sẽ qua Mỹ Ông vừa được bầu làm chủ tịch hội cựu chiến binh thế giới.

Ông sẽ tiếp xúc với tổng liên đoàn tự do hoàn cầu, để cổ động một phong trào chống chiến tranh.

Thợ Thụy Sĩ đòi hưởng luật 44 giờ

Các nghiệp đoàn Thụy Sĩ đang vận động để chính phủ ra một đạo luật cho lao động làm việc mỗi tuần 44 giờ đồng hồ, không bớt lương. Từ trước đến giờ, Thụy Sĩ vẫn còn duy trì luật làm việc 48 giờ. Cuộc vận động trên đây do thủ lãnh đảng Độc lập chỉ huy. Đây là ông Dulliveiler một chủ xí nghiệp có tinh thần cách mạng.

Lạc đà qua lọt lỗ kim

Một câu bí hiểm đã gần 200 năm nay, vừa được một nhà từ ngữ học khám phá ra nguồn gốc.

Đó là câu kinh thánh mà từ trước tới giờ, đều là tiếng Hy Lạp, La tinh hay một tiếng nước nào cũng đều dịch như sau đây. « Một con lạc đà đi qua lọt lỗ kim dễ hơn là một người giàu đi được lên trời ».

Trong câu ấy Chúa ngụ ý người giàu khó lên thiên đàng. Nhưng sao Ngài lại nói đến « con lạc đà » đi qua lỗ kim?

Nhà từ ngữ học tìm ra rằng trong tiếng Hi Lạp có hai danh từ đọc có thể lẫn với nhau « Kamel » là « Lạc đà » và « Kamil » là giấy thùng, thứ giấy dễ cột lâu. Vậy thì chữ « Kamil » dùng mới đúng. Song vì lúc đầu dùng lầm ra « Kamel » nên sai ý nghĩa. Câu ở trong kinh thánh phải sửa lại như sau « Một cái giấy lớn xoắn qua một lỗ kim còn dễ hơn một người giàu đi được lên trời ».

SỐ TỚI:

Đã đến thời có hoa hậu Việt Nam chưa?

TRONG CÔNG TÁC VĂN NGHỆ

của
VƯƠNG THƯƠNG THƯƠNG viết



NHỮNG MÁI TÔI THƯƠNG EM TÓC XANH

Mến tặng ni ông « Mái Đầu Xanh » sớm ở bụi đời.

CHIỀU mưa rét,
Gió thổi hoài,
Đường phố vắng
Chẳng một ai;
Em mơ ước lại buổi mai
Bán trôi bọc bánh như vài bữa nay

Mưa ướt cóng đôi tay.
Gió quét lạnh vai gầy;
Chân em càng rảo bước
« Ai ơi nóng mưa đây ! ».

Này em !
Anh mua vài chiếc bánh !
Có còn nóng không em ?
Ô hay ! làm sao thế ?
Cứ đưa thử Anh xem !
— Thưa Anh ! bánh hết rồi.
Còn lại đúng một đôi,
Anh mua giùm em nhé ?
Em tính giá rẻ thôi.

« — Nhưng đây Anh trả lại,
Bánh nguội lắm mất rồi ! »
Em cầm tay đôi bánh
Hai mắt nhìn xa xôi...

Gió mưa càng lên dữ,
Em bé mờ trong đêm.
Lặng như em, bên cửa
Tôi thấy trời tối thêm...
Bỗng nhiên tôi gọi :
Em !
Em !
Em bé đã xa rồi
Quá tầm mắt của tôi...
Ánh đèn xa le lói,
Tôi nhìn gió mưa rơi...

Hết một chiều mưa
PHẠM NGỌC NHIỆM

TÔI THƯƠNG EM

TÔI THƯƠNG EM

Con người son phấn,
Thương không phải là yêu
Xin em đừng giận,
Nhưng lựa bao giờ bên bi đầu em.

Có những người đi giữa bóng đêm

Tưởng lăm ánh sáng
Nhưng tâm hồn bệnh hoạn
Găm vóc nào che đậy được
đầu em !

Tôi thương, từng tỏ nỗi niềm

Trong thơ.
Có bao giờ em đọc
Thơ tôi ?
Có bao giờ em khóc
Vì đời bất công ?
Mấy chàng đang sống
Quên dần tháng, năm ?
Mấy nàng vỡ mộng
Trùm chăn khóc thầm !

Em cười qua nước mắt,
Tôi khóc, miệng vẫn cười.
Giạt cặp em xuống dốc,
Khi chúng mình đang tươi.

...Có con chó dại sủa trời,
Thương em thương lắm nhưng
đời nào yêu.

Vỹ, tháng 2-55
TẠ KÝ



TÌNH GIÀ VỚI TRẺ

Kính tặng cụ già đã đi với tôi trong đêm lạnh

LÃO đi sát bên tôi,
Tay cầm tay hàng hái,
Từng nhịp bước khoan thai.
Bóng tôi với lão ngã dài,
Trên đường cát lạnh, vài câu tâm tình.
Từng cơn gió thổi rung rinh,
Vuốt chòm râu lão tỏ tình luyến thương
Mình tôi với lão trên đường,
Tình già với trẻ vẫn vương nhau rồi !
Tay tôi, tay lão không rời,
Buồn vui lão kể chuyện đời tôi nghe.
Gió về trên mây hàng tre,
Nghe tre kẽo kẹt, lão nghe răng cười.
Môi lão khô rồi,
Vì đời gian khổ.
Thế mà nay vẫn thắm tươi !
Cười vui lão nắm tay tôi,
Mỗi tình thâm thiết, giọng đời lên men !

Rung rung chòm râu đen !
Rừng lão không mấy cái.
Mắt lão nay có một,
Nhưng vẫn còn sáng tỏ như sao mai !
Già nhưng sức vẫn bằng trai,
Lão còn ngâm được những bài thơ xinh.



Đêm nay,
Tôi với lão tâm tình.
Lão nói cười vui vẻ,
Tôi lặng lẽ lắng nghe.
Chuyện đời lắm lúc khắt khe !
Đường đi cát bụi, lối về đầy hoa.
Vui vui lão khẽ ngâm nga :
— Người ơi nên mãi thuận hòa,
Đừng gây đại loạn cho trẻ già phân ly !

Sáu mươi lão chẳng ước gì,
Mong sao nhân loại biết vì lợi chung.
Đắp xây đất nước mạnh hùng.
Cho người dân Việt một lòng an vui,
Cho tình Già Trẻ muôn đời không phai!

MAI KHẮC HUY



diêm châm thuốc hút. Ánh lửa loè ra làm mẹ anh thức giấc :

— Con đã khỏe chưa mà dậy sớm rứa ?

Bữa nì thì khỏe hẳn rồi mẹ ạ.

Bà cụ nhìn ra ngoài :

— Mưa hay tanh rứa con ?

— Mưa suốt từ hôm qua đến giờ, chắc trời muốn lụt, tháng nì mà cền lụt rồi đến mất mùa, lại đói nữa.

Nói đến đói anh mới nhớ là đến giờ thổi cơm. Tối hôm qua cả nhà đều ăn cháo, vì từ hôm anh đau, mẹ anh phải tần tảo để khỏi đi đong gạo « chịu » quá nhiều. Anh lần đến thùng gạo để lấy cho bà cụ nấu cơm Gạo vơi đi nhiều, chỉ còn nấu được chiều nay nữa là hết. Tiếng lon gạo chạm vào thùng trống nghe rang rang như muốn tố cáo sự nghèo nàn của mình làm anh ngao ngán. Anh bước qua mình hai đứa bé, ra đằng sau lái cho gạo vào nồi. Hai đứa con anh bây giờ vẫn còn ngủ co quắp trong mũi thuyền. Nhìn chúng chỉ mặc có mỗi một cái áo và trong người, không quần và chân tay trần, anh phải chớp mắt lia lịa để ngăn một cái gì muốn tràn dâng lên đôi mí « Giá mẹ chúng còn sống, chúng đâu có đến nỗi thế này ! » Không phải anh không biết chăm sóc con, nhưng thì giờ đâu mà làm các công việc ấy. Anh nghĩ vậy để tự bào chữa mình.

— Ặ, này Cả ơi ! Phần Cát của ông Ban đến rành chừ ta phải chờ đến ?

Nghe mẹ mình nhắc đến việc ấy, anh giật mình.

Trong thuyền anh bây giờ chỉ vốn vẹn có không đầy một thước cát. Hôm nọ anh nhận bán cho một viên thầu khoán 20 thước khối cát, nhưng chỉ chờ đến mới một nửa thôi. Từ hôm bắt đầu lặn thuyền cát thứ hai thì anh lên cơn sốt nên mãi đến hôm nay số cát còn thiếu vẫn chưa chờ đủ. Anh nhâm tình nghĩ rồi bảo mẹ :

— Rửa là quá hẹn hai ngày rồi mẹ ạ. Đáng lẽ không đau thì đã chờ đến hôm rằm tề.

Bà nghĩ đến số tiền bán cát :

— Con đã lấy trước mấy tiền ?

Anh đáp ngay :

— Còn hai trăm nữa khi mà chờ cát tới thì lấy.

Bà Cụ không hỏi nữa nhìn trời, anh cũng đăm chiêu nhìn xuôi theo dòng nước chảy. Cả hai mẹ con cùng một ý nghĩ : Giá có đủ cát chờ đến để nhận số tiền kia... Chẳng biết người ta có chờ anh đem đến không hay là đã mua của người khác. Nếu thế thì anh đào đâu ra tiền để trả lại cho

chủ thầu ? Anh đưa nồi gạo vừa vò xong cho Bà cụ, ngửa lưng đằng sau uốn mình rành rặc : mắt anh bỗng sáng lên, bằng lòng sức khỏe mình lắm.

ĂN CƠM xong anh nằm trong thuyền mà trước mắt anh lờn vờn từng rờ cát vàng và số tiền hai trăm bạc. Anh muốn ngủ để lấy sức nhưng không sao chớp mắt được. Hình ảnh hai tờ giấy trăm đưa đến cho anh không biết bao nhiêu dự định. Anh sẽ mua ít thước vải để may cho hai đứa con anh hai cái quần mặc Tết. Anh sẽ mua gạo trữ trong nhà chứ chả lẽ năm hết Tết đến mà còn đi đong gạo từng ngày, từng bữa. Anh sẽ để vải đồng mua cho các con anh một gói kẹo như những nhà giàu vẫn thường mua cho con mỗi khi đi phố về. Việc đó anh định đã từ lâu nhưng cứ quên mãi, hơn nữa anh thường dùng đồng tiền trong những việc khác cần hơn.

Anh ngồi dậy, bước ra ngoài vơi tay xuống nước. Chắc chắn trời sắp lụt đến nơi, nước nguồn bắt đầu đổ xuống. Nếu anh không mau lặn cát bây giờ thì khi lụt to, biết đến bao giờ nước mới xuống để lặn. Chờ đến ngày đó, trễ hẹn quá lâu, biết đâu người ta không lấy cát của anh nữa thì sao ? Con anh sẽ không có quần mặc, sẽ không có kẹo ăn, và tiền để đong gạo ? Anh thấy mình phải lặn đủ rờ cát trước khi lụt đến. Có khó gì đâu, chỉ một buổi chiều nay là xong tất. Tuy thấy trong mình còn yếu nhưng anh tự dối mình : Ai đau xong mà chẳng thấy uể oải, ít hôm nữa thì khỏe hẳn chứ lo gì. Liếc mắt về phía mẹ và các con anh, tất cả đều ngủ man trong giấc ngủ. Ở thuyền thì chỉ có ăn xong rồi ngủ chớ chẳng biết làm gì. Anh ra sau lái, cho thuyền xuôi đến khúc sông nhiều cát anh thường đến lặn. Nhìn giữa dòng không một con thuyền nào khác ngoài mấy chiếc đò ngang đưa khách, anh hơi rờn rợn. Người ta đã đoán trước trận lụt nên nép đậu ở sát bờ sông. Tuy vậy anh lại yên lòng vì nước không đến nỗi chảy mạnh lắm. Anh nhủ thầm : « Có lẽ ngày mai mới thật lụt to ».

Đến nơi, anh cầm cho thuyền đậu yên một chỗ, cởi áo quần cầm rờ nhảy xuống nước. Làn da đen xám trắng ngoài mặt lớp nước ướt trông bóng bẩy như bức tượng đồng nâu.

Hơi lạnh thấm vào người làm anh run lên cầm cập. Anh đoán có lẽ lâu ngày mình không xuống nước nên cảm thấy lạnh đó thôi. Lặn độ mười rờ thì ấm trở lại chứ gì. Xưa nay anh đã làm việc nhiều đề quen lạnh mà. Thật vậy, anh lặn càng lâu càng hăng hái. Nhìn lòng thuyền càng lúc càng đầy những hạt cát vàng sạch sẽ, anh mừng thầm. Mẹ anh trở dậy chắc vui lắm.

Nhưng kia, sao trong người anh lại ớn lạnh thế này. Lần này không phải chỉ run mà thôi, chân tay anh lại như rời rã. Còn độ nửa giờ nữa thì xong nên anh cố gắng chống lại sự mệt nhọc. Anh lặn xuống, cố xúc thật nhiều cát vào rờ cho mau đầy thuyền, nhưng đưa đến mặt nước không nổi nữa, cơn sốt đã trở lại, anh lịm đi rồi chơi vơi theo dòng giòng nước... Sông vẫn chảy mạnh, tiếng kêu của anh bị át trong tiếng gió và sóng vỗ vào mạn thuyền.

Chiều xuống, mẹ anh thức dậy, nhìn thấy một thuyền đầy cát, sung sướng vỗ vào dit đứa cháu bà :

— Cu ơi, ra xem bố mày lặn cát. Chà bố mày nhiều hơi quá, lặn đã lâu rồi mà chẳng thấy lên...

Huế, lụt
NGỌC ANH



ĐỢI NGƯỜI VỀ

DẶM cánh cò ngơ ngác
Cát mình bay ngang đê
Khi ánh chiều bàng bạc
Tha thước kéo mây về.

Thằng bé đứng tựa công
Hương lên đường cái quan
Một tiếng guốc khế vọng
Trố mắt nhìn, hân hoan...

Tiếng guốc rờ thôn Đoài
Êm dần rồi yên lặng.
Thằng bé khế thờ dật
Nào nề bên công vắng.

— Bọn trai trên xóm Bắc
Đá về độ đầu xuân
Khóc : « Bây giờ hết giặc
Lính được về làm dân ».

— Thầy nó cũng là lính
Mà vẫn không thấy về
Hân miên nào còn giặc
Nên lính chưa về quê !

— Con cầu xin G.ột Phật :
Cho thầy con sớm về
Đề vỡ bừa ruộng đất
Đề nụ cười há hê !

Làng quê ngập bóng lối
Thằng bé vẫn đứng yên
Hương lên đường chờ đợi
Một bóng người trong đêm

HOA HUYỀN
(Mùa thanh bình mới nở.)



ĐU LUẬN BÁO HÀNG NGÀY trong tuần vừa qua

L.T.S.— Báo hàng ngày ít lâu nay đã lưu tâm đến thời cuộc thế giới và nước nhà, nên đã thường viết bài xã luận. Từ số này, Đới Mới xin trích ít nhiều dư luận của các đồng nghiệp ấy để độc giả có một ý niệm tổng quát về ý kiến các báo hàng ngày trong một tuần qua.

Tuần rồi, các vấn đề: Hội nghị Bangkok, tình thế Đài Loan, Đại học viện và Quốc hội Việt Nam đã được nhiều báo đề cập.



Báo « NGÔN LUẬN » sau khi ra số đặc biệt 6 trưng về Hội nghị Bangkok và sự phòng thủ Đông Nam Á hôm 18-2 có bài xã

luận mà đoạn chánh như sau :

« Đứng trước Ma Ni, phe cộng la ãm ỹ, vì thấy mưu xâm lăng của họ đã bại lộ và bị chặn đứng ! Cộng sản vật vàng « ve vãn » Ấn, Nam Dương và các nước khác trong nhóm Colombo để « lôi kéo » họ ký kết một hiệp ước bất xâm phạm đối với Trung Cộng...

« Phe dân chủ thì tán thành Minh ước Ma Ni, nhiệt liệt : Anh gia nhập để phòng thủ Mãlai mà họ cho rằng « chưa đủ khả năng để cang đáng lấy trách nhiệm » ! Hoa Kỳ gia nhập với lời tuyên bố là để « phòng ngừa Cộng sản xâm lăng hoặc võ trang hoặc ngấm ngầm », Hội quốc nhần mạnh vào điếm : « các nước hội viên muốn phòng bị lẫn cho nhau về nguy cơ xâm lăng bất cứ ở đâu tới... » Pháp quả quyết mình ước Ma Ni « phù hợp với thỏa ước Genève »

« Phi chủ trương : Mục đích của mình ước là để phòng mưu phá hoại hòa bình để trục lợi của một vài cường quốc châu Á, đồng thời cũng là thanh toán chủ nghĩa thực dân. Tân tây lan tin ở công cuộc kiến thiết chung », Thái muốn thành lập cho Minh Ước Ma Ni một hội đồng (cũng như trong Minh Ước Bắc Đại Tây Dương) để, nếu cần, thì hoạt động ngay, không phải triệu tập hội nghị các nước. Úc coi mình ước một biện pháp trong chính sách tích cực chặn đứng xâm lăng và phòng ngừa không cho chiến tranh bộc phát ».

★

Báo « TỰ DO » nhân một thông cáo của bộ giáo dục về sự thâu hồi Đại học viện, có viết rằng :

« Chúng tôi càng thấy vấn đề thâu

Muốn cho dân chúng và những đại diện bầu qua mấy bậc ấy có một sự quan hệ mật thiết, thì ngay từ bây giờ, thiết tưởng nhà cầm quyền nên tạo những điều kiện đến chủ đề cho dân chúng tham gia vào một « chiến dịch tuyên cử » rộng rãi.

★

Báo « SAIGON MỚI » lo đến sự tranh thương của Nhật bản :

Nhật bản sắp ký thương ước với Việt Nam, và một số thương gia Pháp và Trung hoa ở Saigon Cholon đã sang nằm ụ tại Đông kinh để chờ chục... Mà trong đó, theo một nhân vật Nhật bản, không có một thương gia Việt Nam nào cả.

Sao lại có thể như thế được ?

Trên thị trường Việt Nam, ngót một trăm năm nay đã bị các tay con buôn ngoại quốc thao túng nhiều lắm rồi,

Nay nước nhà đã thâu hồi lại quyền độc lập, nên thương mại của ta cũng do đó mà chuyển hướng...

Vậy các thương gia Việt Nam hãy nắm tay nhau đứng tranh đấu lấy quyền lợi của mình...

Trước giai đoạn giao thời, chúng tôi biết rằng các ông còn bỡ ngỡ và thiếu vốn... Thiếu phương tiện để tranh thương với các con buôn ngoại quốc sành sỏi, nhiều tiền... và nhiều thế lực...

Vạn sự khởi đầu nan, các thương gia Việt Nam hãy mạnh dạn, tò thộn chí của mình đi, chánh phủ sẽ không bỏ rơi các ông đâu, vì chánh phủ sẽ trừ được trung gian bóc lột dân chúng, tức là nền thương mại Việt Nam do người Việt Nam nắm giữ ».

Ngày 23 tháng 2

Hội Nghị Phòng thủ Đông Nam Á nhóm tại Bangkok.

Vấn đề Việt Nam được đặc biệt chú ý

Muốn hiểu rõ Hội nghị này từ lúc nguyên thì đến lúc thành lập ra sao, xin bạn đọc đón trong số tới :

Một bài khảo cứu về Hội nghị theo tài liệu riêng của Đới Mới.



THẤT BẠI CŨNG LÀ MỘT SỐ VỐN

MỜI NGHE NÓI thì tưởng là một lối nguy hiểm. Song bao nhiêu thất bại trên đời không đáng làm cho ta buồn vì chúng chông chất thêm bao nhiêu kinh nghiệm cho ta. Kinh nghiệm ấy sẽ là một số vốn để đi đến thành công.

Bạn đừng vội buồn sau mỗi cơn thất bại. Bạn cũng chớ nên coi thường một người đã thất bại nhiều lần, mà lầm tưởng rằng y « không làm gì nên chuyện ». Nếu biết suy nghiệm sự thất bại, tìm nguyên nhân để sau này tránh vết xe trước thì lo gì mà không thành công mà không chừng còn thành công rực rỡ là khác.

Một người đi xin việc ở xí nghiệp nọ. Chủ hãng hỏi quá khứ của anh, biết anh đã thất bại tới ba lần về một ngành hoạt động. Ông bèn giao cho anh một việc đúng với việc mà anh đã ba lần làm hư hỏng. Có người hỏi ông không sợ anh ta lại hư việc lần thứ tư nữa sao ? Ông đáp : Bao nhiêu kinh nghiệm thâu hoạch được trong 3 lần thất bại trước của y, bây giờ ta hướng thụ, chẳng phải là điều lợi lộc cho ta hay sao ? Chỉ cốt là y cố gắng.

Chủ hãng ấy nói có lý. Một người thất bại ba lần đầu sao cũng có giá trị thực tế hơn người chưa bao giờ mó tay vào việc.

Song ta đừng quên yếu tố quan trọng là phải biết khai thác cái vốn « thất bại » của mình. Ta phải tìm ra những lý do thất bại, kiểm phương thể bỏ khuyết, dự liệu một chương trình thiết thực để quyết thành công khi phải làm lại cũng một việc cũ.

Có vậy, sự thất bại của ta một thành cái vốn quý giá. Trái lại, sau mỗi cơn thất bại, ta buồn, chán, ta dờ dại « mình không có phần số » hoặc ta tin là may, rủi trên đời đã xui nên thành, bại, thì sau này nếu ta có làm lại cùng công việc, ta sẽ còn thất bại nặng hơn nữa.

Nói « phần số » nói « may rủi » chẳng qua chỉ là lý luận yếu hèn, nhu nhược của người không dám chống đối những trở lực trên đời. Con người làm chủ phần số của mình. May hay rủi là do con người tạo lấy. Thấy mình làm hư một việc mà dờ thừa cho « may rủi » cho « phần số » không dám nhìn nhận trách nhiệm, đó là mình tự đối giữa dòng, mặc tình trôi nổi đến đâu đành chịu !

Người ta kể chuyện lại rằng một chủ đồn điền cao su kia một hôm thấy cả vườn cao su của mình phát hỏa. Trước rừng lửa đang bốc lên ngàn ngọn mà sức người thấy bất lực, vợ ông khóc lóc, tiếc của. Người chồng kiểm ra một câu an ủi : « Chúng ta chớ vội buồn. Bao nhiêu những cây bị cháy ngã gục xuống sẽ thành những phân bón rất tốt cho đất của ta. Chuyển sau cao su trồng ở đất này sẽ tốt xấp mười lần trước. Điều chúng ta phải chú ý là làm sao tránh cho vườn cao su của ta đừng phát hỏa lần nữa. »

Lạc quan cũng là một cách tự an ủi khi mình thất bại. Trong một cái rủi, cố tìm ra một cái may, một điều gì lợi, để rồi xây dựng lại trên một nền tảng mới, con người sẽ không bao giờ thất chí.

Đường đời đầy chông gai, trở lực.

Nhưng nếu ta có quan niệm rằng đời còn dài, năm mươi tuổi còn dư ngày giờ dựng cơ nghiệp thì ta bắt chấp cả những thất bại trên đời.

TỔ XUYỀN

Hộp thư tòa soạn

Bạn Vinh Thiên (Quảng nghĩa) : Cảm ơn bạn. Tiếc chậm nên mất thời gian tinh — Đới loạt bài khác của bạn — Thân mến.

Bạn Tư Lâm (Nhatrang) : Lời thơ nhẹ. Nhiều hình ảnh. Đề tài không mới. Đới loạt bài khác của bạn. Thân mến.

Bạn Đan Phương : Thăm nào lâu không nhận được tin mặc dầu đã gửi thư. Đới loạt bài mới của bạn.

Bạn Bích Thanh (Giadinh) : Đừng ngần ngại, cứ gửi đến cho chúng tôi xem, sẵn sàng khuyến khích để bạn tiến. Vì đó là nhiệm của Đới Mới. Mua báo, gửi thư và ngân phiếu về quản lý. Rất vui lòng chiều ý bạn muốn. Thân mến.

Bạn Đà Phương (Sài Gòn) : Cảm động. Khả quan. Sẽ có dịp đăng. Thân mến.

Bạn Thủy Hương (Sài Gòn) : Đã nhận đủ. Bạn H.P. ở Lê viết kinh học chánh Huế. Đa tạ.

Bạn Thanh Yên (Sài Gòn) : Giấc mơ gì mà ghê thế. Đới loạt bài mới của bạn. Thân mến.

Bạn Thân Hà (Huế) : Vì bạn đọc không ghi sẵn, Chúng tôi sẽ bỏ khuyết sau. Mong tiếp nhận được ý kiến hay của bạn. Thân mến.

Bạn Trần Trọng Đạt (Sài Gòn) : Cảm ơn bạn đã tặng ảnh. Sẽ có dịp đăng. Thân mến.

Bạn Hồng Giang (Saigon) : Chưa chi đã tiêu cực rồi. T.B. nhận xét khá lắm. Vì chậm nên H.G. giận đó thôi. Đừng quên sáng tác nhé. Tia tưởng đầy. Thân mến.

NHÀ CHIẾC TỰ

HUỶNH MINH

tác giả quyền đời người trong nét bút

Mà quý Ngai đã nghe danh tài đoán chữ ký được cả ngàn bức thư của các giới gửi về xem và khen tặng.

Đám quả quyết nói thắng cuộc đời, sang h y hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRẢ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả hưởng giá xem đặc biệt 6 đồng gửi bằng bưu phiếu, hoặc đủ số tem 6đ, nội trong mười ngày quý Ngai sẽ nhận được bản đoán chữ ký.

Địa chỉ :

150/9 Frère Louis—SAIGON

NGƯỜI VIỆT ĐÁNG YÊU

(tiếp theo trang 33)

Nguyễn làm chúa ở xứ Nam: phía Bắc chống nhau với họ Trịnh, phía Nam đánh lấy đất Chiêm Thành và đất Chân Lạp, truyền đến đời Vũ Vương là Nguyễn Phúc Khoát mới xưng vương hiệu. Vũ Vương định triều nghi, lập cung điện ở đất Phú Xuân, và phong cho người con thứ 9 là Nguyễn Phúc Hiến làm thứ tử.

Năm Ất Dậu (1765) Vũ Vương mất. Bấy giờ thế tử đã mất rồi, con thế tử là Nguyễn Phúc Dương hãy còn nhỏ, mà con trưởng của Vũ Vương cũng mất rồi. Tờ di chiếu để lại định lập người con thứ hai (tức là hoàng khảo vua Thế Tổ, sau truy tôn là Hưng Tổ Hiếu Khang hoàng đế) lên nối nghiệp chúa. Nhưng khi ấy người quyền thần là Trương Phúc Loan, ý muốn chuyên quyền làm bậy, « bèn đời tờ di chiếu đi », mà lập người con thứ 16 của Vũ Vương, mới có 12 tuổi, lên làm chúa là Đinh Vương.

Trương Phúc Loan là người tham lam, làm nhiều điều tàn ác, trong nước ai ai cũng oán giận, bởi thế cho nên, ở phía Nam thì có Tây Sơn dấy binh đánh phá tại đất Quy Nhơn; ở đất Phú Xuân, làm cho cơ nghiệp họ Nguyễn xiêu đổ vậy.

Đời tờ di chiếu đi, chẳng qua cũng chỉ là một cái cờ chứng tỏ cuộc khủng hoảng trầm trọng ở nội bộ — đúng như năm 1924, phe Staline đã cải tờ di chiếu của Lênine để « phế » phe Trotsky đi mà nắm giữ chính quyền

đó thôi.

Rất lạ thì người dân khổ cực quá lắm mất rồi. Vì ai cũng bám vào họ mà sống, ai cũng bỏ bỏ rêu rao là « Vì dân » thế mà có ai cứu dân đâu! Nèn, muốn sống còn, họ phải đi tìm lối thoát: lối thoát đó đã do bộ ba Nhạc-Lữ-Huệ đem đến cho họ. Vì, xuất thân từ hàng ngũ kép mo áo vải, Nhạc-Lữ-Huệ đã thực sự Vì dân mà cứu dân.

Đó là lý do thành công thứ nhì của Tây Sơn.

KỶ SAU :

LẬT ĐỒ NGAI VÀNG

Lương y Việt Nam

Trên 30 năm kinh nghiệm chuyên trị bệnh ho, Người lớn ho lao, ho huyết, ho phong, ho thai và sản hậu, trẻ em ho ban, ho gió, ho gà rất đại tài.

Trị bệnh có bảo đảm, xem mạch cho thuốc liền.

Phòng xem mạch tại số 5 ngang chợ Thái Bình Saigon.

Chú ý: Bệnh ở xa không tiện đến phòng mạch cứ gửi thư xin toa, cần kê rõ chứng bệnh, và địa chỉ, nhớ gửi có đề trả lời.

Thơ đề y sanh

NGUYỄN MINH TRỨ

Số 5 - Ngang chợ Thái Bình - Saigon

Phụ nữ Việt Nam tại Hội nghị Liên T.B.D.

(tiếp theo trang 11)

bỏ nơi chôn rau cắt rốn, mở mắt gia tiên, tài sản để đi tìm tự do.

HỎI.— Ra về bà có cảm tưởng gì?

ĐÁP.— Sau khi dự Hội Nghị, nghe những bản thuyết trình về trình độ phụ nữ, quyền lợi chính trị và kinh tế của Phụ nữ các nước, chúng tôi nhận thấy chúng ta có bốn phận phải nâng cao trình độ học thức của toàn thể Phụ nữ nước nhà đoàn kết chặt chẽ thành một lực lượng để tranh đấu cho quyền lợi của Phụ nữ, góp sức vào công cuộc cải tạo và kiến thiết quốc gia, phụng sự nền hòa bình của nhân loại.

Sau khi phỏng vấn bà An, chúng tôi ngỡ ý muốn mượn bà một vài bức ảnh về hoạt động của phái đoàn Phụ nữ Việt Nam ở hội nghị.

Thấy rằng đã làm mất nhiều thì giờ của bà, chúng tôi từ giả bà ra về, không quên nhìn lại phòng văn chật hẹp mà các cộng sự viên của bà hiệu trưởng phải loay hoay làm việc vất vả để cho việc học của các nữ sinh đi cư tiến hành thông thường.

L.N.N.

NHÂN TIN

Trung sĩ Nguyễn Ngọc Linh, quân số 13494. Vô tuyến điện K.B.C. 4705.

Nhân Thương sĩ Lê Văn Bàn, quê ở làng Địch Vọng Trung Hànội. Hiện nay ở đâu cho biết. Hoặc bạn nào biết chỉ giúp. Xin cảm ơn. NG. NGỌC LINH

ĐÀ LẠT MUÔN MÀU

(tiếp theo trang 29)

pháo, đít ê, bụng đau xót, người hơi hải hải... chiếc xe chạy tương đối êm ái vào con đường vạch thẳng trên đỉnh đồi. Nhưng chỉ được độ hai cây thối, xe lại tiếp tục chồm và rống, leo vọt vèo bên sườn đồi cheo leo rồi lao xuống dốc hun hút, con đường bít nhỏ lại dần, nằm gọn giữa hai vách đồi dựng đứng. Ba người nắm cứng lấy thành xe nhấp nhô theo nhịp xóc. Miếng thép bao kính đập vào đầu xe như tiếng liên thanh nổ. Anh bạn lái xe mặt đầm chiêu, mắt nheo nheo trong ánh nắng xiên khoai, tay nổi gân ghi chặt bánh lái rung bần bật.

Chúng tôi nói như hét trong hơi gió gào. Xe xuống tuôn tuột, vòng xoáy tròn ốc, chúng tôi cùng reo lên khi nhìn thấy giòng nước trong xanh, rộng bao la chảy hững hờ dưới lòng núi, róc rách luồn qua các khe đá. Xe vòng dần dần xuống, một vài công nhân đang hi hục phá đồi, đặt máy cho sở điện. Xe chạy sát xuống lòng suối, chúng tôi nhảy cả xuống, ngẩng nhìn cánh suối nên thơ và tĩnh mịch:

Trên cao hồ nước trong xanh, bằng phẳng, thông lau lã là in bóng xuống giòng nước, một con đập xây bằng đá phiến, hình bán nguyệt chắn ngang giòng nước, để hở ra một cửa lớn, nước đổ xuống lòng đá, chảy róc rách

qua các khe, suốt từ đỉnh xuống chân đồi. Mây, nước, núi, đồi bao la... con người như lạc vào ảo mộng... nắng bừng lên rồi lại tắt...

Trời hiu hiu mát, gió rung nhẹ khúc sáo thông, lòng người dâng lên phơi phới, ngây ngất cùng cảnh vật thật trong sạch, nên thơ...

Trên đường về... một mối thất vọng khó phân tách len lỏi trong tâm trí... một luyện tiếc mênh mang xâm chiếm lòng người... phải chăng luyện tiếc cảnh trong thanh của Suối Vàng, chán chường trên con đường trở lại trần ai biển khổ (?)

Chỉ biết là xe tiếp tục gầm, rống, lắc lư, tung người lên mui, muốn ném mọi người xuống Suối Vàng vĩnh viễn.

Đồi, núi chập chờn, cheo leo, anh bạn ghi chặt tay lái, miệng tùm tùm cười trong gió chiều đang lên.

Qua đoạn đường dốc khủng khiếp, xóc tung người, chúng tôi trở về con đường rải nhựa phẳng lì... châu thành Đà Lạt im lìm trong từng tia nắng yếu ớt... trường Phươg Mai tung ra các nẻo đồi bao đàng dập lả lơi, yêu kiều.

KỶ SAU :

Đà Lạt ăn chơi



Dưới mái học đường 53

(tiếp theo trang 25)

«trò» ỉ đờn rồi.

— Thế mà trước dám lên mặt đàn chị mình cơ đấy!

Trong khi ấy thấy tôi vào các nàng lại lạ lùng hơn; nàng áo đỏ mặt đỏ lừ quay mặt vào tường... nàng áo hoa... cúi đầu ngồi ngẩn ..

Sau khi nói qua về phương pháp học « tập đoàn » mà chúng tôi đem áp dụng ở trong lớp và giảng vài bài toán theo lời yêu cầu của nhóm xong, nghe chừng các nàng không e lệ như trước nữa tôi mới hỏi:

— Các chị cũng học ở đây à! Các chị nghe toán thấy thế nào?

Rồi sợ các nàng xấu hổ quá chẳng, tôi vội chữa:

— Chắc các chị khá sinh ngữ hơn toán...

Chả biết nói sao, nàng áo đỏ nhìn nàng áo hoa cười.

— Kể thì món nào cũng dốt như nhau cả!

— Sao hôm ấy tôi thấy chị giảng phim trôi thế! Các nàng cười ồ và « hồng y nương » áp ứng:

— Hôm trước Ba tôi đi xem về kẻ thế, rồi tôi đem kể lại chứ hiểu được thì đã phúc...

Tại sao người ta sợ nghề dạy học?

(tiếp theo trang 30)

Đề cao Nhà giáo sẽ được coi trọng hơn ngày nay, sẽ phấn khởi tinh thần và dốc lòng đem hết khả năng ra làm nhiệm vụ. Nhà giáo sẽ không quan niệm bán chữ lấy tiền và dạy học như cái máy phát thanh để cuối tháng thu ngân!

Nhà giáo sẽ vinh dự làm công việc rèn luyện con người có những bàn tay kiến tạo xã hội ngày mai. Nếu xã hội Việt Nam ngày hôm nay là sản phẩm của nền giáo dục ngoại thuộc thì lớp cán bộ giáo dục ngày nay phải lo tạo thành xã hội trong những ngày sắp tới. Là một nhà giáo, tôi cương quyết sẽ cứ cho các con tôi vào nghề dạy học, mặc ai nói ngả nói nghiêng!

NGUYỄN HỢP
(nhà giáo Thị Nghè)

TRANG 39

HO! HO! HO!

NHƠN CĂN BỒ PHẾ THÁNH DƯỢC

Chuồn nước bồ phôi nhuận phổi
trừ đàm, trị ho, sát lao trùng
thanh phế nhiệt,
Một món thuốc rất thích hợp
và thần nghiệm chuyên trị về
các chứng bệnh ho ở miền nam

NHƠN CĂN DƯỢC PHÒNG

100 RUE THÁP MƯỜI CHOLON

ĐĂNG TIN CẬY

Nhà thuốc tây

HUỲNH-VĂN-HÚY

Ex. Pharmacien Principal de L.A.M.I.
N° 117 Đại-lộ Bonard
SAIGON

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ
Thuốc mới, giá rẻ—Tiếp rước vui
vẻ mau mắn.

— Giếng thiên nhiên, toàn bằng đá ong, trong lùm cây các anh ạ.

— Nhà em ở đâu?

— Nhà em ở nếp trại ven đồi kia kia. Em ở với mẹ già và hai em nhỏ. Nuôi gà vịt, trồng trọt nương chè, ruộng khoai để sống qua ngày. Các anh có về nhà em nghỉ không? Mẹ em vui và mến bộ đội lắm cơ. Về nhà em luộc khoai cho các anh ăn. Khoai nhà em đỏ vỏ vàng lòng kia.

Cô bé trạc mười hai tuổi, ăn nói trôi chảy lạ. Mắt trong như lọc, mái tóc rậm nắng hoe vàng, buồng lơ lửng trên lưng áo nâu sồng. Tất cả biểu hiệu đầy đủ một sức sống đang lên, rào rạt như ruộng lúa một ngày mùa tươi tốt. Phong nhìn thẳng vào cặp mắt cô bé:

— Thôi, cảm ơn em. Các anh phải đi ngay bây giờ. Khi nào trở lại, anh sẽ vào trại thăm mẹ và em.

— Không nói dối đấy chứ, em bé ngoan ngoan của các anh rất mong ngày các anh trở lại.

— Thôi, chào các anh nhé. Em về không nhà mong. Đón gánh lên vai, cô bé thoàn thoát bước, mặt còn ngoảnh lại nhìn hai người anh đang hớp từng hơi nước trong mát, mát mẽ mãi nhìn theo bóng mình.

Hàn giờ học xôi, nắm xôi trắng mịn nên chắc trong mảnh mo cau, hai gã bẻ từng miếng dẻo quẹo, nhai một cách ngon lành. Xôi nấu bằng nếp cái, công trình khó nhọc của gia đình gã thờ, tất cả mọi người đều ủng hộ và tin tưởng ở mình. Lòng Phong bỗng dâng lên phớt phớt theo hơi gió dịu... (còn tiếp)

Thuốc Thờm
ẠCH CHUÔNG ĐỎ
Giá trị cao



Red Club
CIGARETTES

GIA BAN **8**\$

MỘT SẢN PHẨM CHƯA TỪNG CÓ Ở VIỆT NAM

BỘT MỸ

Rửa thành mới những chén bát, ly, tách, nồi nhôm (không dùng nước sôi vẫn tẩy sạch bợn dơ và dầu mỡ).
Vừa giữ Vệ Sinh cho gia đình vừa làm đẹp món đồ.

Giá lại rẻ hơn Savon.
Ngoài ra bột Mỹ còn dùng tẩy sạch những chỗ đóng hòm, rửa mới đồ bằng Nylon, Similicuir, cao su, hột xoàn (khò nấu) vàng vòng, đồ bằng kim khí và những món cần tới savon thì dùng bột Mỹ có kết quả nhiều hơn.

Nhà nhà dùng bột Mỹ ít bị đau ốm vì phần nhiều những bệnh truyền nhiễm đều do rửa không sạch đĩa, chén, ly, tách, nồi niêu mà ra.
Lấy một cái chén hay là 1 cái ly đã sạch, đem rửa lại bằng Bột Mỹ quý Bà sẽ thấy rõ.

PHƯƠNG MAI
185 Frères Louis Saigon

Bệnh BAN tuy dữ! Đừng sợ!
Nếu quý Ngài biết dùng ngay thuốc:
ĐẠI-DỨC TIÊU BAN LỘ



Là một thức thuốc trị và ngừa các chứng ban trãi, cảm nóng và rất thần hiệu.

Thuốc **TIEU BAN LO** có rất nhiều hiệu, xin ngài cho dùng của hiệu **ĐẠI-DỨC** mới có linh nghiệm.

Nhà thuốc **ĐẠI-DỨC** nhân con ngựa

TỔNG-CUỘC: 372, ĐÔNG-KHÁNH, CHOLON
CHI-CUỘC: 103, DELAPORTE, NAM-VANG



XXXII

Gian gác rộn lên mấy nhịp cười trong trẻo. Tinh khôi hài hồi lại.

— Gì mà lại sinh viên... bà đỡ hờ hai chị?

— Sage femme tên chữ là gì tôi cũng quên khuấy đi mất đấy?

— Thì cứ nôm na là nữ hộ sinh cho xong.

Hoan vừa nói vừa cười:

— Ấy, bữa nay có khách lại nhằm chủ nhật nên mới đa sự pha trà đấy, anh ạ.

Hạnh thêm:

— Chẳng như mọi sáng ngủ trưa nửa ngày dậy là cứ cuống cả lên như chạy giặc!

— Chẳng gần tới kỳ thi mần khóa nên tôi phải thức khuya để « gạo », anh ạ.

Hoan bõ vạy. Ngó thấy hộp thuốc tiêm Tinh hồi Hạnh:

— Chị tiêm đấy à?

— Để đấy hôm nào trái gió giở trời lừ khừ trong người lại nhờ Hoan nó dúi cho một mũi thuốc khỏe. À, dạo này Tinh đã mạnh nhiều rồi chứ?

Hạnh có thói quen gọi ai cũng kêu tên cho thân mật.

— Có lẽ nhờ đời không khi nên bớt hẳn ốm vặt. Sáng

sáng tập thể dục độ mười lăm phút...

— Tinh phải tâm bỏ nhiều nữa, làm việc điều độ thôi và đừng có quá sức mà hại đấy.

Giọng Hạnh ân cần. Câu chuyện bắt đầu đổi hướng:

— Còn tập truyện của Tinh viết đến đâu rồi?

Tinh ngậm ngùi bảo:

— Thất nghiệp, ốm lên ốm xuống một dạo, bù đầu lên chạy lấy miếng ăn, chị tinh còn thì giờ đâu mà viết nữa...

Hạnh thở dài kin đáo. Hoan chen vào, nói cho vui:

— Tôi thích « Những ngày quang đãng » của anh lắm. Cốt chuyện có vẻ mới lạ. Văn dãn dị mà cảm động. Nhất là đoạn tả cô giáo, mới làm tôi thêm đời sống dạy học ở nhà quê quá, chắc anh đã ở miền quê lâu lắm? Tinh lắc đầu tư lự:

— Thú thật với chị đó chỉ là những kỷ niệm hồi nhỏ nhớ lại mà viết ra đấy. Đã mười năm nay tôi không biết quê nội tôi ra sao nữa. Điều rất lạ là sống giữa những thành phố huyền ảo mà tôi vẫn không quên được hình ảnh mát lạnh của những khóm tre, đường làng, không khí thoải mái trên những cánh đồng lúa xanh bát ngát...

— Có lẽ tình yêu sâu đậm ấy đã ảnh hưởng nhiều trong những sáng tác về đồng ruộng của anh?

Hạnh tủm tỉm cười vì câu hỏi nên thơ của bạn. Cô bảo Tinh:

— Tuy nhiên sáng tác ấy mới vượt khỏi Hoàng Đạo một chút thôi và còn chịu ảnh hưởng Thạch Lam rất nhiều.

Nhắc đến nhà văn đã chết vì bệnh phổi giữa lúc sự nghiệp đang lên Hạnh chợt thấy gương mặt Tinh thoáng buồn. Đôi nét nhăn vừa gợn trên vùng trán xanh xao, Tinh chua chát bảo:

— Nghề viết ở nước mình chẳng có gì đáng thêm ước cả.

Hạnh đập nhẹ lên vai Tinh bảo đảm ấm:

— Cái an ủi của bạn người văn nghệ chúng mình là nói được lên nỗi băn khoăn, đau khổ của một lớp người, gieo vào họ những mầm giống tốt lành, niềm tin mãnh (dọc tiếp trang sau)

Kể từ 10-9-54 dời về địa chỉ mới

HO ! HO ! HO !
Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhãn hiệu **TÀU BUÔN**

Chuyên bổ phổi, nhuận phổi, gián hỏa, trừ đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát hay ho lâu

Nổi tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi
Nhà Thuốc

Thái-Bình-Dương

78 Boulevard Gaudot—CHOLON





VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quân y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

QUÁN QUẢN TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIÊU QUẢN TỬU ĐIỂM

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON



KỸ-LUÔNG
và
MAU LÊ

liché

NGUYỄN-TRUNG
150, RUE GIA LONG - TÉL. 21.403

NIỀM TIN ● tiểu thuyết dài của Vinh Lộc

liệt vào ngày mai, nhờ sức xây dựng cần cù, nhẫn nại sẵn có.

Hoan đương bứt mảy bông cầm chương héo bông bặt cười một mình. Lâu lắm có mới lại được nghe bạn lý luận, cái món mà Hoan không thích một chút nào cả. Hạnh chợt bảo Tinh :

— Quên mất. Có cuốn sách của Hoài gửi cho Tinh từ hai tháng nay. Cuốn sách sau cùng của anh ấy.

— Cuốn « Tâm sự một ngã đường » phải không? Nghe nói hẳn đã vào lính.

— Thế không biết thêm gì nữa sao?

— Hẳn có viết cho tôi một bức thư cảm động lắm. Tuyên bố rằng sau cuốn Tâm sự một ngã đường sẽ gác bút. Một lần kịch nội tâm đương xây ra... Chị vừa bảo cuốn sách cuối cùng của Hoài phải không? Vậy ra hẳn gác bút thật à?

— Đều ấy cũng không được rõ lắm. Chỉ biết rằng từ nay Hà Nội sẽ vắng mặt một cây bút tài hoa...

Kính ngạc Tinh hỏi dồn :

— Hoài ... chết rồi?

Sắc mặt Hạnh không chút biến đổi. Giọng cô vẫn bình thản :

— Tin báo về : Mắt tích ...

Nói rồi Hạnh lùi húi mở va ly moi ra một cuốn sách còn mới in màu mực đưa cho Tinh. Ngoài bìa sách vẽ một gã con trai tay chống lên cằm tư lự. Đôi mắt đăm chiêu hình dung được nổi băn khoăn. Một người con gái gục đầu bên vai anh. « Một lối trình bày tiểu thuyết tinh đương rất thịnh hành ở mấy thành phố lớn. »

Hạnh ngắm nghía cuốn sách rồi bảo vậy.

Ở trang đầu, nét chữ hoa mỹ ghi một đoạn thơ của Thâm Tâm.

« Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong lòng! »

Hạnh đọc tiếp đoạn sau :

« — Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một già gia đình một đứng đứng
Lạy khách! Lạy khách! Con đường nhỏ
Chỉ lớn không về bàn tay không! »

Không có ngày tháng và lời đề tặng. Chữ ký của Hoài phóng túng chạy dài gần hết bề ngang mặt giấy. Một bông hoa chót vót trên đầu chữ i ở cuối dòng.

Lơ đãng, Tinh lật từng lớp giấy in chưa rọc. Anh nói một mình bằng khuếch :

— Gió đã lên rồi... Đứng bao giờ chờ đợi cái sẽ đến, mà phải đi tìm gặp nó.

Hạnh hỏi : « Hoài còn gia đình không ấy nhỉ? »

— Ông cụ bà cụ hiện buôn bán ở Hà Nội. Một cửa hiệu kha khá đầu phố hàng Gai. Mấy người anh lớn của Hoài đều có địa vị cả. Chỉ có mình Hoài là ôm lấy cán bút sống lạc hẳn ra ngoài lề thói của gia đình.

— Đọc văn Hoài người ta ngỡ là những câu thơ.

— Ấy thế mà anh chưa hề sáng tác một bài thơ nào cả mới buồn cười chứ!

— Hồi mới gặp, trông khuôn mặt xinh trai, ăn bận lịch sự, tôi cho là Hoài có tác phong một thứ nghệ sĩ trường giả.

— Thực ra Hoài vẫn nghèo. Anh coi rẻ đồng tiền và đặt tình bạn lên trên cả lòng say mê vẽ đẹp của đôi mắt giai nhân. Anh thú thật với tôi chỉ có mỗi tật là thích

NIỀM TIN ● tiểu thuyết dài của Vinh Lộc

la cả ở những nơi tụ họp trẻ trung có đàn ngọt hát hay và đôi ba tà áo đẹp. Tật ấy anh cố sửa mà chưa được...

— Thật vậy. Đối với nghệ sĩ, cuộc cách mạng nào cũng bắt đầu từ bản thân mình.

Nói xong Hạnh chợt thấy Tinh có vẻ trầm ngâm. Hoan nghe câu chuyện, cười dí dỏm thêm :

— Để thưởng nghệ sĩ theo chị Hạnh là phải đi tu chắc? Cả cái anh Hoài ấy nữa, tưởng tật gì chứ tật thích âm nhạc và ngắm người đẹp thôi mà cũng phải sửa thì kẻ cũng hơi gàn... Anh Tinh đồng ý với tôi chứ?

Tinh hóm hỉnh đáp :

— Cố nhiên rồi. Bởi vì tôi là thầy tu!

Hoan cười, mắt sáng lấp lánh. Miệng Hoan hơi rộng nhưng có một vẻ bạo dạn, duyên dáng. Lát sau Hoan dục Hạnh :

— Thôi mặc áo vào, bà cụ! Xưởng phố một chốc. Quanh quần mãi lại sắp sửa hết buổi sáng.

Nắng đã đậm. Khung cửa ngời sáng. Một vệt vàng trong suốt ngã dài bên giấy tường rêu mốc meo trước mặt. Tiếng trẻ con hò hét lao xao dưới sân. Ông già hàng xóm thò ra bao lơn ho lên sù sụ rồi khạc một đống đóm tường xuống nhà. Mụ đàn bà Tàu gọi con kéo dài cái giọng rề rề dùng đục, khăn khăn mà Tinh tưởng như đã nghe ở mấy cái đĩa hát hội Trưng Hoa.

Dưới sân bày trẻ áo sẫm quần dài cũn cợn đương đánh nhau chỉ chước quanh một quả cầu « tơ nít » vài chị đàn bà gánh nước về bước huỳnh huỳnh vẹo cả người. Bóng họ không không đổ xuống sân trắng nắng. Đôi thùng đầy nước đu đưa ở hai đầu đòn gánh cong trĩu xuống. Tiếng guộc rì rạc khua trên lối đi từ vòm cửa trời.

Mặc áo xong Hoan ra đứng trước tủ gương cài cúc và ngắm nghía mình trong gương, điều bộ làm dáng. Cô chải lại mái tóc uốn quần rồi với lấy lọ nước hoa nhỏ thoa lên hai bên tóc mai và sau gáy. Người Hoan đều đặn trong tấm áo hoa đào tươi thắm. Hai cánh tay tròn lẳn trong lần áo. Khuôn mặt bầu, hai con mắt dưới đôi mày cong gợn một vẻ đong đưa, tình nghịch.

Hoan đẹp một vẻ tự nhiên, không sơn phấn, một vẻ đẹp khoẻ khoắn, yêu đời. Bên cạnh Hoan, Hạnh nhỏ nhắn đôi vai hơi gầy trong tấm áo xanh rêu in hoa nhỏ

(đọc tiếp trang sau)

Tiệm bán kiếng thuốc NHƯ NGUYỆT

Số 81 đường Lê Lợi — SAIGON



Chuyên môn bán các thứ kiếng thuốc, kiếng mát đủ hiệu danh tiếng ngoại quốc.

Dưỡng đường

TRẦN NHƯ LÂN

10 Đường Léon Combes



Giải phẫu — Hộ sinh khó — Bình
đàn bà con nít — Phôi, chiếu điện.

Do bác sĩ NGUYỄN ANH TÀI
TRẦN LOUIS trông nom

Đại tửu lầu

SOAI KINH LAM

496, đường Thủy Bình — CHOLON. Téléphone N° 169

PHÒNG RỘNG RAI, MÁT MỀ ĐẶC BIỆT
CHIỀU ĐÀI AN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lãnh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

NỆM

LIÊN SƠN

-- gòn bảo đảm --

Giá đặc biệt cho các Dưỡng đường, Học đường, Nhà bảo sanh, Khách sạn và các nhà đóng giường. Nhận nệm cũ làm lại như mới còn mới — Giá rẻ..

Có thợ đi đo và giao tận nhà

41 Phan thanh Giản (ngã sáu) SAIGON
SẢN XUẤT GIƯỜNG BANG CÂY GỖ ĐỦ KIỂU,
BÁN LUÔN CẢ NỆM GIÁ RẤT RẺ

333 b, đường Pierre Pasquier (ngã bảy) Cholon

nền nếp. Hạnh không hỏi nước hoa cũng chẳng cần đứng trước gương ngắm nghía lại. Cô kéo tay áo lại cho đều, cuối xuống gài quai dép trắng để mỏng. Cử chỉ ấy hình như đã quen thuộc đối với Tinh. Anh nhớ đến những người bạn tóc ngắn, áo nâu, dép con bò, chung sống những ngày khói lửa lang bạt đã qua. Liên nhi nhảnh, bạo giạn như con trai. Nga mặc mặc, khoẻ khoắn như một cô gái đồng ruộng. Thúy hơi làm dáng nhưng đứng đắn và dè dặt lắm. Hình như có lần họ đã thi thảo với nhau:

— Tinh ít nói. Mới gặp có vẻ khinh khỉnh, ghét tợn. Thế nhưng mà gần hẳn lâu mới biết rủ rỉ, ý nhị đáo để..

Lời Phê bình đó đến tai Tinh. Anh thật thà bảo rằng anh đã cố gắng sửa lại bộ mặt cho người ta có cảm tình ngay với mình từ lúc đầu nhưng không nổi. « Có lẽ tại trời sinh ra thế thì chịu vậy! »

Ra khỏi cửa Hoan bảo:

— Chúng mình đi ăn cái gì đã chưa? Cô quay sang Tinh nói với vẻ thân mật tự nhiên: Dĩ thực vi tiên phải không anh nhỉ?

Tinh thật thà đáp:

— Tôi ăn từ sớm rồi. Mấy củ khoai với khúc sắn. Quả nhà quê ấy mà.

Hạnh tủm tỉm nhìn Hoan.

Đi hết một thời đường ba người rẽ vào một hàng phố. Trong nhà bàn ăn bày chén chúc. Khách ăn lơ nhố. Tiếng nói cười, tiếng kêu gọi ồn ào. Mấy cậu công tử ngồi dạng chân ra nhả bánh mì bơ với trứng lập là, hau háu. Một tiểu thư vén nếp áo gấm lòe loẹt lên đùi cần thận, đương ngồi khay từng đĩa phở miệng ăn chum

chím một cách cảnh giả. Hai ba cặp vợ chồng lịch sự chiếm hết mấy cái bàn sạch sẽ nhất ở trong cùng.

Hoan vào trước đứng ngo quanh quất tìm một chiếc bàn trống. Một thằng bé đánh giày kéo vội chiếc ghế mà một người khách vừa đứng lên, đơn đã mời Tinh:

— Cậu với hai cô lại đây có chỗ này.

Hạnh nhìn thằng bé gầy gò, nở một nụ cười cảm ơn ngưỡng nghịu Tinh vừa ngồi thằng bé đá vồ lấy chân anh nhanh nhẩu:

— Cậu đánh giày nhé?

Tinh ngo xuống đôi giày và ngược nhìn thằng bé, lúng túng: « Giày cũ quá rồi, đánh làm gì... Thời em ạ. (còn nữa) »

OPTIQUE SCIENTIFIQUE

Giải cứu con mắt khó khăn tay

Hàng KIẾN THUỐC TRẦN-VĂN

12. PHAN-THANH-GIẢN - SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène Humann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

CHỈ CẦN VÀI HỘP

ĐẠI BỒ

NGŨ TẠNG TINH

LA-VẠN-LINH

là ngài có thể hồng hào khỏe mạnh trở lại

Ăn không ngon, ngủ không yên tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải, đó là triệu chứng mất sức, yếu tim của ngài!

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tạng Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui vẻ tinh thần, việc làm không biết mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tạng Tinh La Vạn Linh được nổi tiếng như.

Tổngphát hành

Nhà thuốc LA VẠN LINH CHOLON

Có đề bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »



Bao Nhi An



Thuốc bổ trẻ em

Chủ trị: Trẻ em gốc ban chưa dứt, thể chất yếu, eo uột, thân hình tiêu tụy, tỷ vị hư nhược, ăn uống không tiêu, thường đổ mồ hôi đầu, bụng và trán hăm hăm nóng, cam tích v.v...

Hoàn-cầu Dược Phòng 99 Quai de Belgique—SAIGON

CÓ BÁN KHẮP NƠI

VĂN CHÁNH THƠ XÃ

115 đường Gia long — Sau chợ Saigon

MỚI VỀ! đầy đủ thêm

SÁCH HỌC

Pháp và Việt cho học-sanh các trường Pétrus Ký, Gia Long Chasseloup, Ma:ie Curie. Jauréguiberry và các trường tư.

— Các bậc tiểu học, trung học, đại học và các ngành chuyên môn.

CẦN BẢN THẢO giá trị đề xuất bản

SÉ XUẤT BẢN! sẵn sọc cách nào cho sự học con em mau tẩt tới của NGUYỄN HIẾN LÊ

BẠN ĐỌC THÂN MẾN

Mỗi lần các bạn nhận được giấy thanh toán tiền mua báo, thiết tha yêu cầu các bạn cho gửi ngay bưu phiếu về ty quản lý để tiện việc sỏ sách.

Kính chào thân mến Quản lý Đời Mới

TRÁC ANH

Dầu Cù-là

MAC-PHUSU

GỐC MIỀN-ĐIÊN

Thuốc ho trái nha PECTO-CHERRY

TRỊ HO, NGỪA LẠO CHO NGƯỜI LỚN MÀU ĐỎ HỒNG, MÙI THƠM NGỌT RẤT DỄ UỐNG

Đại lý tại Việt Nam NHÀ THUỐC KIM-QUAN SỞI CHỢ MỚI SAIGON

Mỗi gia đình sáng suốt nên chú ý mua sẵn:

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Euquinine actioée)

cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu

Quần thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine actioée)

cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu

Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène ... Santé ... Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

HỘI CÔNG-THƯƠNG

SAIGON

Góc đường Vannier và Georges Guynemer

XUẤT NHẬP CẢNG

Điện Thoại số 22.137

SAIGON

NGHỈ MÁT CAP SAINT JACQUE

HÃY ĐẾN

HÔTEL VIỆT-NAM



Khóa dạy hàm thụ Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT NAM khóa học R.P và SỬA máy VÔ TUYẾN ĐIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ. Bài vở dễ hiểu bằng Việt Ngữ. Thực hành đầy đủ như AU MỸ. Hết khóa sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng về ngành chuyên môn.

Bốn trường đã đào tạo được rất nhiều anh em theo học được kết quả mỹ mãn. Ghi tên học lúc nào cũng được - Tại trường có khai giảng khóa :
1' H.ỆU THÍNH VIÊN V.T.Đ.H.H. - 2' ĐIỆN TÍN VIÊN - 3' RÁP và SỬA máy thu thanh V.T.Đ.
Viết thư hỏi học tại trường Chuyên Nghiệp V.T.Đ. LECTASON 278, đường Trưng Nữ Vương (P. Blanchy) Saigon - Đ. T. 22.087.

Directives pour un plan d'action économique... (suite de la page 12)

stagiaires les fils des agriculteurs des domaines plus modestes.

Cette forme pratique d'enseignement professionnel aurait l'intérêt de provoquer chez les jeunes un esprit d'initiative pour l'adaptation de certaines techniques appliquées dans une grande propriété aux conditions plus restreintes de leur exploitation familiale.

Toute grande propriété implique des régies économiques et des devoirs sociaux

Sans s'attarder sur trop de détails, l'esprit du projet n'est pas de porter atteinte au principe du droit de propriété, mais d'établir pour l'exploitation des grosses propriétés.

— Un statut du fermage ou du métayage, si le propriétaire ne dirige pas lui-même cette exploitation.

— Un devis-type d'exploitation rendant obligatoire l'attribution d'une comptabilité ainsi que l'affectation du montant des recettes.

L'établissement des devis-types pour cette catégorie de domaines rendrait possible la taxation (seulement pour les fortes productions) des prix de vente des produits.

Par ce moyen serait assuré un abatement des cour, abatement qui pourrait permettre l'établissement d'un prix moyen avec la production des petites exploitations plus coûteuses.

Ne voulant considérer que les questions et les situations de fait, pour en tirer le maximum d'avantages répondant à l'intérêt général, il importe de retenir :

— Qu'une grande exploitation, du domaine privé ou du domaine public, comporte en soi une valeur de méthode expérimentale pour l'application de techniques agricoles dépassant le cadre de la petite propriété familiale.

— qu'un domaine de quelque importance permet, mieux que tout autre, la recherche d'une productivité basée sur des techniques modernes et sur des devis d'exploitation.

— que tous les excès possibles de la propriété d'une personne sur une grande étendue de terrains doivent être prévus, ne serait ce que dans la seule préoccupation d'un idéal de justice sociale, et peuvent être paralysés par les disciplines impossibles quant aux méthodes, quant aux statuts du personnel, quant aux prix.

— que les prototypes d'exploitation, sur l'initiative et aux risques des grands propriétaires, auront une valeur, d'expérimentation préalable pour les domaines publics.

(à suivre)

Đường lối hoạt động kinh tế ở Việt Nam (tiếp theo trang 13)

canh nếu điền chủ không đích thân điều khiển công việc khai thác.

— Một giấy khai giá kiểu mẫu công việc khai thác bắt buộc phải gửi một bản kế toán cùng ghi rõ số tiền thu dùng vào công việc gì.

Nhờ có giấy khai giá kiểu mẫu cho loại doanh nghiệp này người ta có thể đánh thuế theo giá bán các hóa phẩm (đối với những năng xuất lớn mà thôi).

Nhờ ở phương pháp này người ta có thể giảm bớt thời giá để thiết lập một giá trung bình cho sự sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ tốn phí hơn.

Vì chỉ muốn xem xét những vấn đề và những tình trạng thực tế để thu hoạch được những lợi ích tối đa, thì theo quyền lợi chung, nên cần phải ghi nhớ rằng :

— một doanh nghiệp lớn thuộc khu vực tư sản hay cộng sản có sản một giá trị đối với phương pháp thực nghiệm để áp dụng những kỹ thuật nông sản vượt ra ngoài khuôn khổ các tiêu tư bản gia đình.

— Với một doanh nghiệp khá quan trọng người ta có thể căn cứ vào kỹ thuật tân tiến và giấy khai giá để tìm ra sức sản xuất của doanh nghiệp, như thế dễ dàng hơn là đối với bất cứ doanh nghiệp nào khác.

— phải dự liệu sự lạm dụng quyền tư hữu của một người trong một khoảng đất rộng lớn, sự lạm dụng ấy có thể bị tê liệt bởi những kỷ luật bắt buộc về phương pháp, quy chế nhân viên và giá cả : Như thế dù chỉ là để duy trì công lý xã hội mà thôi.

— do sự kiện của các đại điền chủ phải chịu nạn hiểm, những kiểu mẫu tiên khai thác sẽ có một giá trị thực nghiệm sản có đối với các khu vực cộng sản.

(còn tiếp)

Đề được CHÂN LÝ HÓA đời mình nên xem tạp chí TÌM HIỂU

THÔNG-THIÊN-HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-đức, không đảng phái Tìm Chân-ly và Truyền-bá Chân-ly

Giải-quyết nhiều vấn-đề khó-khăn khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì ? và Sự mạng của Ta đối với Ta, đối với Gia-đình, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chơn-ly.

Đồng-bào, Công-chức, tư-chức, thanh-niên nam-nữ Nên xem Tìm Hiểu Thông Thiên Học.

Bao-quán : 35 đạ-tá Grimaud—SAIGON

Giám-đọc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN
Chủ bút : NGUYỄN-THỊ-HAI

Tại bệnh phòng của B. S. NG. VĂN HƯƠNG Bác sĩ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung Việt Đại diện Hội Quốc tế y học Chăm cứu

- 1) Chuyên trị bệnh đau mắt.
- 2) Chuyên trị các bệnh khó bằng phương :

Y học
CHĂM CỨU
pháp với máy y
điện tối tân

Nhức đầu, chóng mặt, đau lưng, tê bại, tê thấp, phong xù, kinh phong, hen siêng, kinh nguyệt thất thường, âm suy, đương kém, bệnh con nit : ốm hư lâu lớn.

Phòng khám bệnh :

244 d'Arras Saigon — Trước thành OMA
giấy nói : 21522

Sớm : 8 giờ đến 11 giờ 30. Chiều : 3 giờ đến 6 giờ

Chủ nhật : nghỉ

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục

TẠI NHÀ KHIÊU VŨ

GRAND MONDE

Do cặp tài tử

JOE, MARIANNA VÀ LISBETH

TRÌNH BÀY

TÊ BẠI, PHONG THẤP và tất cả các bệnh do máu xấu gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu 39 Nguyễn an Cư

Trị bôn, uất rá công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ thấy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, trẻ vui và mau lên cân. Có đề bán khắp nơi đại lý Ta và Tàu.
10 đồng 1 hộp có cả bột quế

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
I ve dầu TỪ BI

Chủ trị con nit, ho nóng, làm kinh, bú không tiêu, sinh bụng. Sỏi, đẹn, ghẻ, lở thúi lở tại

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tàu
Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON—SAIGON

Tình hình chánh trị
của Liên hiệp Ấn
(Tiếp theo trang 9)

khó tránh nếu người ta còn muốn
giải quyết các vấn đề mà không...
tính với người Châu Á. . .»

Do đó thái độ của Ấn Độ trong
việc nhìn nhận quốc gia này hay
quốc gia khác đều không ngoài ý
kiến phát biểu trên đây của ông
Nerhu. Cũng do đó mà nước Ấn Độ
đã ký nhiều hiệp ước thân thiện với
các nước như Ba Tư, Thổ, Miến
Điện, Nam Dương, Irak, v.v. . .
2) Đối với Nga Sô.— Tuy rằng
Chánh Phủ Ấn đã ban hành nhiều
biện pháp để ngăn cản hoạt động của
đảng Cộng ở trong nước, và cũng vì
thế mà báo chí Nga thường lên tiếng
chỉ trích thái độ của Ấn Độ song mỗi
bang giao giữa hai nước vẫn êm đẹp
và trong mọi việc tranh chấp giữa
hai khối, Nga Sô vẫn tin rằng Ấn Độ
đứng trung lập và chấp nhận sự trọng
tài của nước này.

Cuối năm 1953 một thương ước đã
được ký kết giữa hai nước.

3) Đối với Hoa Kỳ.— Chánh sách
độc lập của Ấn Độ đã nhiều lần làm
cho nền bang giao giữa Ấn và Hoa
Kỳ bị căng thẳng. Tuy vậy Hoa Kỳ
cũng đã viện trợ cho Ấn Độ song mỗi
khi quyết định Quốc Hội Mỹ vẫn tỏ
ra có ấn ý, không được hài lòng.

Đầu năm 1954 khi Hoa Kỳ viện trợ
quân sự cho Hồi Quốc, Ấn Độ phản
đối, nhưng cũng lại từ chối một cuộc
viện trợ tương tự khi Mỹ Quốc ngỏ
ý giúp đỡ.

4) Đối với Anh quốc. Là một hội
viên trong Liên Hiệp Anh, Ấn Độ có
một mối bang giao tốt đẹp đối với
Anh quốc. Hội nghị Liên Hiệp Anh
đã có nhiều quyết định khiến người
ta cho rằng trong nhiều việc chính
ông Nehru đã đề xướng ý kiến với
thủ tướng Churchill.

Tuy nhiên Ấn Độ vẫn giữ thái độ
hoàn toàn độc lập đối với Anh Quốc
trong nhiều vấn đề quốc tế.

5.) Đối với các thuộc địa.— Hai
Quốc gia Tây Phương có nhượng
địa ở Ấn Độ là Bồ Đào Nha và Pháp.
Đối với hai nước ấy, nước Ấn Độ chủ
trương thu hồi các nhượng địa bằng
giải pháp hòa bình.

Về phần Bồ Đào Nha thì Thủ tướng
Salazar nhất định không chịu điều
đinh còn về phần nước Pháp thì
ngày nay các nhượng địa ấy, sau
nhiều cuộc trưng cầu dân ý, đã
được trở về đầy đủ với Ấn Độ.

VĂN LÂM

TIN NHẠC

Xin nhắc các nhạc sĩ xa gần một địa chỉ để kiếm mua
những sách nhạc, nhạc khí và phụ tùng tốt, đẹp, quý :

MANDOLINE ký tên Ng. Đức Trọng, giá đặc biệt 500\$
GUITARE ký tên Ng. Đức Trọng — 1.000\$
VIOLON ký tên Ng. Đức Trọng — 3.600\$
VIOLON nhập cảng từ Pháp, Đức, Ý đủ đồ phụ
tùng giá từ 1.600\$

VIOLONCELLE, CONTREBASSE hiệu TONI GLIOT, Marc LABERTE —
SAXO, TROMPETTE, CLARINETTE, CLAIRON hiệu PIERRET — BATTERIE
JAZZ hiệu A. S. B. A. METJAZZ — Giấy đơn bán sỉ hiệu ARGENTINE,
MANUCORD, ELITE, PIRASTRO, THOMASTIC.

Sách nhạc của những nhà SALABERT, H. LEMOINE, DURAND HEUGEL.

Sửa chữa VIOLON do Ng. Đức Trọng, thợ đơn duy nhất ở Viễn Đông
được tổ chức quốc tế ENTENTE INTERNATIONALE DES MAITRES LU-
THIERS nhìn nhận và được ghi tên trong cuốn DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DES LUTHIERS của R. VANNES (Hàn Lâm Viện Quốc Gia Ste Cécile La Mã).

MI TIN

121 đường Frère Louis
(gần nhà thờ Huyện Sĩ)
SAIGON



CHEMISE MAY SẴN

Quý Ngài muốn lựa một cái chemise
may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại
nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon
Bảo đảm không rút. Col indéfor-
mable Có nhiều hàng đẹp, nút Man-
chette và Cravate tuyệt. Có Chemise
Veste đủ màu.

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ đũi) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bệnh đàn bà và con nít
Chuyên trị : Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khám bệnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ

BẠN ĐỌC THÂN MẾN

Yêu cầu các bạn mua báo dài hạn
mỗi lần đổi địa chỉ tin cho Ty Quản Lý
báo để tránh sự lạc báo.

Thư báo đảm gửi về nhà báo xin về
địa chỉ :

Ô. Trác Anh, 117 Trần Hưng Đạo
(Chợ lớn).

Bưu phiếu, ngân phiếu xin về tên :
Ô. Trác Anh hộp thư 353 Saigon.

(Chớ dùng đề tên ông chủ nhiệm :
Trần Văn Ân).

Giá báo ĐỜI MỚI

dài hạn ở Nam-Việt

và Quân nhân

(cả tiền cước phí)

3 tháng.. 60

6 tháng... 120

1 năm..... 240

Bưu phiếu xin về tên :

Ông TRÁC - ANH

Hộp thư 353—SAIGON

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay như
47, rue Canton-Cholon



MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

Hãng đúc TRÍ ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Lãnh đúc tiện rèn và làm đồ người các khí cụ và máy
móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam
rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ

ARC EN CIEL

52-53 đường Jaccareo—CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

GIỮA CÁC
BẠN
CHƠI ẢNH



KỶ NIỆM MỘT LẦN ĐI

(Ảnh của bạn Ph Hộtian)



GHÊ BẾN

(Ảnh của bạn X)