

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

SỐ 148

Từ 9-1 đến 16-1-55

Nam Việt. 6 đồng
Trung, Bắc, Miền, Lào . . . 8 đồng



(Ảnh của bạn Nghiêm Vĩnh Căn)

TẠP CHÍ XUẤT BẢN NHIỀU NHÚT TRONG NƯỚC

Trước tình thế mới

PHẢI TRÁNH MỌI LÝ DO CHIA RẼ

NƯỚC TA lâm cảnh chia rẽ. Dân tộc ta hơn một nửa bị đặt dưới chánh quyền Cộng sản, và non một nửa ở dưới chánh quyền quốc gia.

Vì không chịu sống dưới chế độ chuyên chế, một số đồng bào ở Bắc phải chạy vào Nam để tránh Cộng sản. Bởi nhà, bởi cửa, bởi mồ mả ông cha, đồng bào Bắc Việt vui lòng hiệp với đồng bào miền Nam để xây dựng một quốc gia tự do, là việc mà chúng ta hết sức tán thành.

Nhưng ở trên thực tế có lầm khó khăn. Những khó khăn ấy chánh quyền đã cố dàn xếp. Mặc dầu vậy, vẫn còn phải để phòng lý do chia rẽ giữa đồng bào Nam Việt và đồng bào Bắc Việt.

Việc ái nhục cư trước hết phải là một chánh sách quốc gia, nghĩa là không phân biệt tôn giáo hay đảng quốc gia của đồng bào di cư.

Người di cư vào Nam, cả và đồng bào Bắc Việt, có nắm quyền lực phần nào, không nên chỉ nghĩ Bắc Việt, mà phải quan niệm quốc gia đối với mọi vấn đề. Nhút là nên tránh lập hội hè riêng biệt có tách cách đồng bào Bắc Việt ra khỏi khối dân tộc Việt Nam. Đồng bào Nam Việt cũng phải thế, dù có quyền hay không, nên nghĩ quốc gia và không nên cưỡng chế. Mọi hành động, mọi lời chúc nên nhâm vào mục đích siết chặt hàng ngũ dân tộc, kết chắc khối quốc gia. Lúc này, hồn lúc nào cả, phải tạo bầu không khí thương yêu nhau, hòa hợp và thông cảm nhau. Đây là dịp thống nhất thực sự dân tộc Việt Nam, thống nhất ngôn ngữ, san phẳng những dị đồng lập quán. Ta không nên bỏ qua cơ hội.

Nhược bằng ta coi thường các lý do chia rẽ ngay lúc đầu, thì mầm chia rẽ sẽ càng ngày thêm khắc thêm, rồi ta sẽ không giải quyết được, tức là ta sẽ không động viên được toàn bộ nhân lực trong công cuộc kiến lập một quốc gia dân chủ tự do.

Sở dĩ tôi lên tiếng là vì đã có luồng dư luận không lành trong các giới đồng bào.

Trần Văn An

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa soạn, 117 đại lộ Trần Hưng Đạo, Chợ Quán. Điện thoại : 793 Chợ Lớn.

- Nhà báo không có lệ trả lại bản báo.
- Bài viết về tòa soạn xin nhớ viết lên một mảnh giấy.
- Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

In tại nhà in riêng ĐƠN MỚI

117 ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO — CHỢ QUÁN

Chủ nhiệm : Trần Văn An — Quản lý : Trác Anh

Hộp thư tòa soạn

Bạn Mạc Ly Châu (K.B.C. 4100) :

Đã nhận đủ. Đa tạ.

Bạn Hoàng Việt (Huế) :

Thông cảm rồi đó. Chú ý đến luôn luôn mà yên tâm.

Bạn Thị Yên (K.B.C. 4509) :

Đúng như vậy, Bạn có khả năng đây. Đợi loạt bài của bạn. Đa tạ.

Bạn Nguyễn Xuân Bình (Mimot) :

Bạn nên sáng tác những chuyện ngắn, hoặc sinh hoạt của cuộc sống công nhân miền bạn ở Mong đợi. Thân mến.

Bạn Trần Thượng Nhàn (Nhật Ký) :

Hoan nghênh. Bạn nhận xét khá. Đợi loạt bài như vậy. Thân mến.

Bạn Bảo Kim (Vĩnh Lạc) :

Đã xem. Không có lợi gì cho phía mình cả. Đa tạ.

Bạn H. (Tân An) :

« Rời sê trong mà ». Không lo. Khả quan lâm. Nhưng bạn nên tìm cách diễn tả bằng thể thao khác. Thơ, chuyện ngắn hoặc tùy bút chẳng hạn để sự cảm hứng. Đợi loạt bài mới của bạn. Thân mến.

Bạn Văn Thành (Binh Động) :

Cứu từ nhân chí không phải là của cơ quan nào. Sản sàng tiếp nhận bài của bạn. Đa tạ.

Bạn Hoàng Sơn, Hoàng Anh (Nhóm Thăng Long) :

Đã nhận đủ. Sẽ tích cực giúp đỡ. Nếu rảnh xin mời đến tòa soạn. Thân mến.

Bạn Lê Phúc (Đà Lạt) :

Hoan nghênh, Lần lượt sẽ đăng. Đa tạ.

Bạn Phạm Ngọc Nhiêm (K.B.C. 4171) :

Đừng lo bạn ạ. Vì đa số họ thích như vậy. Chúng tôi cũng thông cảm với ý của bạn đó. Cám ơn nhé.

Bạn Phạm Quốc Thuận (K.B.C. 4974) :

Nếu có thể bạn cho những ý kiến mới về vấn đề đó. Thân mến.

Bạn Vũ Bá Cường (Sóc Trăng) :

Hoan nghênh thiện chí của bạn. Có lẽ có ấy không nhận được chăng? Thân mến.

Bạn Võ Hữu Dũng (Phan Rang) :

Vâng bạn lâm. Nhưng cũng phải làm tròn nhiệm vụ. Vì đó là bồn phận. Bạn cứ gửi cho chúng tôi xem. Rất hoan nghênh. Thân mến.

Bạn Phượng Thu (Sài Gòn) :

Mời vào à? Cám ơn đã gửi thư sẽ dành vào sổ đầu Xuân. Thân mến.

Bạn Hoàng Phi Khanh (Sài Gòn) :

Rất hoan nghênh. Nếu có dịp mời bạn ghé tòa soạn.

Bạn Bích Nhung Lan :

Rất cảm động. Sẽ có dịp đăng. Đợi loạt bài như vậy.

Bạn Tú Hạnh (Huế) :

Nên đi sâu vào những sinh hoạt và cuộc sống, những mẩu chuyện đặc biệt ở địa phương đó.

CÙNG CÁC BẠN :

Bạn Trần Lữ Vũ (Ban mè thuột), Tiên Lương (Sài Gòn), Duy Hỗn (Sài Gòn), Lan Diệu, Thạch Sâm (Đà Nẵng), Văn Thành Hùng (Huế), Chương Hy (Chợ Lớn), Anh Tâm (Đà Lạt), Việt Quỳnh, Bình Gianh (Huế), Sương Chi (Đà Nẵng), Bắc Sơn (Sài Gòn), Minh Lương :

Thứ và Bài của các bạn chúng tôi đã nhận đủ đang xem. Đa tạ. Kính chào thân mến.



BIẾT LÀM BÙ NHÌN

NGUỜI TA ghét bù nhìn. Danh từ bù nhìn bị coi như là xấu xí lầm. Người làm bù nhìn, bù nhìn lớn hay nhỏ, quan trọng hay tầm thường, cũng bị quan chúng rầy rà, trách móc, chê bai.

Bá Đương tôi thử tìm hiểu. Biết rằng bù nhìn là người để cho kẻ khác chủ động thế mình, đặt đê cho mình một vai tuồng, sai khiến mình trong bóng tối. Chẳng khác nào Triều Châu hát hò, cho hình múa nhảy, rồi núp sau bức màn mà hát thành thót. Thứ hát ấy, thuở nhỏ tôi thích xem lắm. Bây giờ nhắc chuyện bù nhìn Bá Đương bắt nhớ cái lối buồn cười ấy.

Nhớ lại, người ta cho vua Phò Nghi của nước Mân châu là bù nhìn của Nhựt, thống chế Pétain là bù nhìn của Hitler, các thủ tướng nước chư hầu Nga Sô là bù nhìn của Xitalinh hay Malanhcôp. Bên kia màn sáu, các cơ quan tuyên truyền của khối Nga Cộng thì cho các thủ tướng của những nước đứng về phe « tự do » là bù nhìn của đế quốc.

Bên này, bên kia, đều nhạo báng bù nhìn, làm cho Bá Đương mất tin tưởng ý nghĩa hai chữ bù nhìn.

Thằng tôi hỏi! Còn đám người biết phục thiện đã làm nên nghiệp cá thì mới gọi họ là người gì? Như Lưu Bang chỉ biết nghe Trương Lương, chỉ biết đê cho Hàn Tin đánh giặc cho mình, chỉ biết tuân theo pháp luật của Tiêu Hà, mà nên đê nghiệp, làm chúa thiên hạ, thì mới gọi là gì? Cúng là bù nhìn chó, bởi vì tiếng thi « chúa công » mà kỳ thiệt thì không chủ động. Chính ba tên Trương Lương, Hàn Tin và Tiêu Hà mới thiệt là người chủ động, thì sao gọi họ là bầy tôi? (Bầy tôi thiệt chó không nói láy như bây giờ, vì thuở nọ không biết có Phá lang sa).

Còn như ở trong xã hội, xét ra thì ai là người tránh khỏi bị động, tránh được sự chi phối của kẻ khác, ai là người không bù nhìn ít nhiều?

Bạn thử lấy công tâm mà xét đi. Chính con người của Bạn có tránh được vai tuồng bù nhìn không? Chính thằng tôi đây viết ngược, nói ngạo, cũng là bù nhìn của ông chủ nhiệm chó.

Suy cùng nghĩ tận, Bá Đương tôi ngờ vực quá, ngờ vực tất cả cái gì đã có định nghĩa. Ngờ vực cái mà thiên hạ gọi là « sự thật ». Bạn hãy bắt chước tôi, nghe qua cái gì bèn đặt câu nghi vấn, thấy vật gì tốt đẹp hãy lật bể trái ra xem. Bạn sẽ cho tôi là nói phải khi tôi long trọng tuyên bố, như các ông chánh khách tuyên bố, rằng: không có sự thật ở cái đời sống không thật này; rằng, thánh đó qui đó, tốt đó xấu đó, nên đó hư đó.

Nghĩa là chẳng qua thói quen người ta định cho danh từ nên hoặc hư mà thôi.

Như « ca » Lưu Bang, sao ông này không bị gọi là bù nhìn? Ấy vì ông thành công, vì ông biết làm bù nhìn.

Chỉ có vắn đê biết cùng không biết đó bạn à! Chỉ có vắn đê thành với bại mà thôi!

Thành công đi, thì bù nhìn hóa ra anh hùng. Bạn rồi, thì anh hùng trở nên tiêu nhán.

Than ôi! Biết đê làm gì? Đê làm dứa dại, chứ biết mà làm thắng khôn, thì « đố cha » thằng khôn làm nên cho được!

DƯƠNG BÁ ĐƯƠNG



Thủ tướng Ấn Độ Nehru vừa dày dặn đích thân bình vực tại Quốc hội Ấn Độ một con voi. Ông yêu cầu trích một ngân khoản 26.000 đồng « rúp » để xây dựng một nơi trú ngụ cho con voi mà chính phủ xứ Assam đã tặng chánh phủ Ấn. Ông Nehru cho rằng để cho con vật phải sống trong cảnh mèn trời chiếu đất thì thật là vô nhân đạo (hay nói vô vật đạo mới đúng).

Thủ tướng Nehru sẽ chính thức thăm nước Pháp vào ngày 15-1.

Chánh phủ Ai Cập đã bác bỏ đề nghị của Mỹ viện trợ nước ấy 1 triệu đô la để hai nước Ai-Mỹ ký một hiệp ước quân sự.

Theo tin đồn thì đức giáo hoàng có can thiệp với các nghị sĩ cộng hòa bình dân Pháp để họ chấp thuận Hiệp ước Paris.

Ông Sainteny đã về tới Paris phúc trình cùng chánh phủ cuộc thương nghị của ông với nhà cầm quyền V.M. ở Bắc Việt.

Ngày 15-1-55, ông Mendès France sẽ giao bộ ngoại giao cho một nhơn vật khác năm giữ. Chánh phủ Pháp sẽ có thể cải tổ rộng rãi.

Trong ngày lễ Noel ở Mỹ số người bị chết và nạn xe hơi tới 510 người. Năm nay cũng vậy, ngày lễ lớn là ngày có lâm tai nạn rủi ro.

Chánh phủ Mỹ xin Quốc hội chấp thuận ngân khoản 1400 tỷ đô la để dùng vào cuộc viện trợ quân sự cho ngoại quốc năm 1955. Tám chục phần 100 số này chỉ dụng ở Á châu.

Bên Pháp, thuộc « Stalinon », đã làm náo động dư luận vì nó giết chết 102 người. Hai ông G. Feuillet và Léonde Coisy, giám đốc 2 phòng thí nghiệm chế ra thuốc ấy đã bị tòa truy tố về tội vô ý giết người.

Chánh phủ Pháp vừa đón một nữ sứ giả: đây là một cô sứ giả sưa tươi, đem từ Mỹ qua Pháp 48 chai sữa của 48 xứ liên bang tặng Thủ tướng Mendès France. Thủ tướng Pháp đã dùng sữa tươi ở các hội nghị, các tiệc tùng, được dân chúng Mỹ rất chú ý. Nữ sứ giả Mỹ là cô Eleanre Maley, 18 tuổi, đã được tiếp rước trọng thể ở bộ ngoại giao Pháp.

CÁC NƯỚC LIÊN KẾT

CAO MIỀN.— Chánh phủ Cao miên đã nhóm nhiều buồm hợp kín để xác định những biện pháp trong khi thâu nhận chủ quyền kinh tế, tiền tệ, hối đoái.

AI LAO.— Chánh phủ Quốc gia Ai Lao và phong trào Pathet Lao đã quyết định thương thuyết để cho các phần tử kháng chiến trở về với Quốc gia.

T RONG SỐ BÁO TRƯỚC, chúng tôi mới nói qua cuộc tranh luận ở Quốc hội Pháp về Hiệp ước Paris, không kịp chờ kết quả vì không thể trễ ngày giờ phát hành báo. Nay phải trả lại vấn đề. Hiệp ước Paris dự định cuộc Liên hiệp Tây Âu (UEO thay thế cho CED) có khoản thứ nhất cho Tây Đức được vô trang; khoản này bị Quốc hội Pháp bác bỏ chiều 24-12 sau bốn ngày tranh luận; hai khoản 2 và 3 thâu nhận Tây Đức vào Liên minh Bắc Đại Tây dương được thông qua.

Thủ tướng Mendès France liền đưa ra một dự luật mới, nội dung cũng như khoản thứ nhất Hiệp ước Paris và được Quốc hội chấp thuận chiều 30-12. Như thế, cuộc Liên hiệp Tây Âu (U.E.O. có Tây Đức vô trang tham dự, đã qua lọt, khiến Mỹ và các nước Tây Âu hả lòng và cố nhiên Nga phải bắt tay. Người ta chỉ còn chờ xem Moscow có thực hiện lời hứa doa của mình không: hứa doa sẽ hủy bỏ Hiệp ước Pháp-Nga.

TÌNH HÌNH thế giới có vẻ bình thản sau khi Hiệp ước Paris thành công ở Pháp. Có vài tin cẩn ghi thêm: Thủ tướng Pháp mời ông Hammarkjold ghé Paris hôm 1-1-1955 trên con đường qua Bắc kinh của vị tổng thư ký L. H. Q. Lãnh sứ mang của L. H. Q. qua thủ đô Trung Hoa đại lục để thương thuyết phóng thích các phi công Mỹ, ông đã ghé Londres, Paris, New Delhi (Ấn Độ) và chắc là có thăm dò ý kiến nhiều chánh khách về các vấn đề khác ngoài việc vận động cho các phi công; việc Trung Cộng xin tham gia L. H. Q. cũng có thể được nêu ra trong các cuộc hội thương của ông.

Một tin nữa khá quan trọng vì nó cho ta thấy lực lượng thả ba đang cố gắng hoạt động: ngày 28-12 các nước trong nhóm Colombo (Ấn, Hồi, Miến, Nam Dương, Tích Lan) đã nhóm hội nghị Bogor (tại Nam Dương) để chuẩn bị một hội nghị Á Phi vào tháng tư. Năm vị Thủ tướng của nhóm Colombo, quyết định mời 25 nước Á châu và Phi châu, để trao đổi quan điểm về các vấn đề liên hệ với hòa bình và vấn đề đả phá chủ nghĩa thực dân còn tồn tại ở vài nơi.

HỘI NGHỊ Á PHI do khối Colombo triệu tập sẽ để cao lực lượng thứ ba mà nhóm Colombo đã phác họa ra với sự khuyến khích của Anh. Hội nghị sẽ có một giá trị tinh thần hơn là đi tới một khối để đương đối với khối Manille (khối phòng thủ Đông Nam Á do Mỹ tác động). Dù sao, lực lượng ấy cũng có gây trở ngại phản náo cho khối Manille. Trong 25 nước được mời có Bắc Việt và Nam Việt mà không có Bắc Hàn, Nam Hàn; có Trung Hoa cộng sản mà không có Trung Hoa quốc gia.

Khối Manille do Mỹ kích động, không chịu bỏ mất thì giờ nên đã quyết định nhóm hội nghị ở Bangkok vào ngày 23 tháng 2, trước Hội nghị Á Phi hai tháng.

Ban đọc còn nhớ các nước phó hội ở thủ đô Phi luật tân đã ký hiệp ước về sự viện trợ kinh tế và sự phòng thủ chung các nước Đông Nam Á. Nước Pháp phải ông Guy La Chambre thay mặt & Hội nghị này và sau buổi bế mạc thì ngoại trưởng F. Dulles đã xác định rõ ràng cuộc phòng thủ chống cộng sẽ lan đến cả Nam Việt, Cao Miên, Ai Lao nữa, tức là ba nước này đều không ký Hiệp ước Manille vì Hiệp định Genève không cho phép, song cũng thuộc khu vực phòng thủ của Đông Nam Á.

Hiệp ước Manille chưa được Quốc hội các nước thông qua, song các nước sẽ nhóm ở Bangkok chắc hẳn vì một khoản trong Hiệp ước (đọc tiếp trang 42)

V.N. TRONG ĐỜI SỐNG MỚI

SAU BỐN THÁNG điều đình, Hội nghị tay tư nhóm ở Paris giữa Việt, Pháp, Miến, Lào, đã kết liều ngày 29 tháng chạp 1954. Hồi đầu tháng, hôm 2-12, bốn nước đã ký một thỏa hiệp chấm dứt chế độ tay tư về tiền tệ, quan thuế, v.v... chế độ do các Hiệp ước Pau đã sanh ra từ 4 năm nay.

Những hiệp ước ký ngày 29-12 vừa đây lập một chế độ mới, thích nghi hơn với nền độc lập vừa được kiện toàn.

Trước hết về tiền tệ, Việt, Miến, Lào có quyền lập Viện phát hành tiền riêng của quốc gia. Tạm thời lúc đầu, ba quốc gia duy trì giá tiền cũ đổi với đồng quan, tức một đồng bạc ăn 10 quan; giá tiền giữa ba nước cũng tạm để nguyên cũ. Số quan còn lại trong quỹ Viện Phát hành cũ sau khi thanh toán, sẽ chia cho ba quốc gia liên kết tùy theo lý số những giấy bạc đã lưu hành trong mỗi nước. Đối với những trái khoản cũ của chánh phủ Toàn quyền (ví dụ như công thái Đồng Dương) nước Pháp gánh chịu hết.

Giữa Việt Pháp, hai nước có ký hiệp định tay đôi ngày 30-12 theo đó Việt Nam được trọn quyền ổn định hối suất của đồng bạc quốc gia đổi với đồng quan. Các xi nghiệp được đổi tru sở từ nước này sang nước kia. Việt Nam có thể đổi đồng bạc lấy đồng quan với giá 10 quan. Trong số quan đổi được ấy, 20 phần 100 sẽ dùng để cấp cho các xi nghiệp muôn chuyển vốn về nước. Nếu số vốn gửi về nước lên quá số 20 phần 100, chánh phủ Việt Nam sẽ xem xét và tùy theo số quan sẵn có nhiều hay ít mà cho phép.

Văn đề ngoại thương trong một thời hạn, được duy trì như sau này để cung cấp ngoại hóa cho 3 nước liên kết: 1) số dự chi về hàng hóa nhập cảng của khu vực Mỹ kim, sẽ duy trì đến 30-6-1955; 2) số dự chi về hàng nhập cảng của khu Anh kim cũng duy trì tới ngày ấy; 3) các hiệp ước thương mại đang thi hành sẽ duy trì tới khi mãn hạn.

Từ nay Việt Nam sẽ có trọn quyền định liệu về đời sống kinh tế của mình. Chế độ tay tư đã làm giảm quyền hạn quốc gia sẽ không còn nữa. Sở Hối doái hoàn toàn Việt Nam sẽ chỉ cho phép các cuộc chuyên ngán thương mại khi nào xét là những cuộc chuyên ngán dùng thật sự vào việc mua bán.

Có nhiên lúc đầu việc mua dịch giữa Việt Pháp sẽ không có gì thay đổi, theo lời của ông Nguyễn Văn Thoại, trưởng phái đoàn Việt Nam đã tuyên bố ở Paris. Song một nước muốn có một nền tiền tệ lành mạnh, sẽ phải lắn lẩn hạn chế bởi các món nhập cảng xa xỉ, đầu là mua ở khu đồng quan hay khu đồng Anh kim, Mỹ kim.

Một ủy ban được lập ra có đại biểu 3 nước sẽ kiêm thảo việc thi hành

Tin tức trong nước

Trong công cuộc bài trừ nạn hối lộ, viên cò-mi Võ Văn Cự, phụ trách việc cấp nhà cho dân chúng ở khu Nguyễn Tri Phương, đã bị cách chức và chờ ra tòa, vì những hành vi bất hợp pháp.

Chiều ngày 29-12 ông Trần Văn Lâm đại biểu chánh phủ ở Nam Việt đã nhóm bào giờ iết cho biết công cuộc đã làm, trong các phương diện hành chánh, kinh tế, xã hội... cũng những việc dự tính trong năm 1955. Trong các việc dự tính này đáng chú ý hơn hết là việc bồi bù khám Côn Nôn, mở nhà cầm đồ bình dân anh nhẹ để giúp đỡ dân nghèo, xây dựng một khu sản xuất sửa cho Đô thành, đem máy cày canh tác lảng Thành Quới (Long Xuyên) mờ tiềm châm y viễn ở vùng phụ cận Saigon Chợ Lớn.

Kè đến ngày 4-1-55 cuộc đình công của trên 30.000 anh em giúp việc nhà binh Pháp đã vừa đúng 29 ngày và đã kết liều.

Bộ Tư lệnh Pháp ở Saigon bằng lồng trà cho anh chị em đình công:

- 1) Tiền truy cấp tháng 11-55.
- 2) 8 ngày lương trong tháng 12-54
- 3) Một tháng lương tết.

Khoản 1 và 2 thi hành trước ngày 8-1-55, còn khoản 3 thi hành trước ngày 15-1-55.

Nhà binh Pháp cam kết từ 6-12-54 đến 1-3-55 không sa thải một người nào.

Với mục đích bảo vệ thuần phong, mỹ tục Bộ Thông Tin và Chiến tranh Tâm Lý có yêu cầu đồng bào cho biết ý kiến về những tác phẩm (xuất bản trong quốc nội hoặc ở ngoài quốc nhập cảng vào Việt Nam) hiện đang lưu hành trong nước nhà và xin gửi thư tới Bộ Thông Tin và Chiến tranh Tâm Lý (Nhà Thông Tin và Báo Chí) ở số 170 đường Richaud Saigon. Bộ Thông Tin và Chiến tranh Tâm Lý rất hoan nghênh các đề nghị của chư quí vì đã quan tâm đến nền luân lý của xã hội Việt Nam.

Phái đoàn đại diện tín đồ Phật giáo đã hội kiến với Thủ trưởng Chính phủ vào hồi 6 giờ 10 chiều ngày 21-12.

Cuộc hội đàm kéo dài trong 45 phút. Phái đoàn đã đề nghị với thủ trưởng cho phép thành lập các lăng phật giáo tại Saigon và các miền phụ cận cho đồng bào phật giáo tự nạp và đặt bàn giày liên lạc cho đồng bào phật giáo tự nạp tại Tòa Tông uy IX, nạp tại Saigon và Hải Phòng.

Thủ trưởng chấp thuận các đề nghị này trên nguyên tắc.

Ông Vũ Quốc Thủ vừa được tạm bợ giám đốc Sở Hối doái Việt Nam và ông Dương Tân Tài, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng.

TÙ SAU TẾT

ĐỜI MỚI

tăng cường Tòa soạn

THÊM NHIỀU CÂY BÚT
TRÈ TRUNG CỘNG TÁC

Số trang sẽ tăng thêm
để đủ chỗ đăng nhiều mục mới do
những ký giả, văn nghệ sĩ
Trung Nam Bắc cùng đảm lanh

Y
VÀ
VIỆC

của DI TẾ



Chúng tôi phản đối

cái thời chắt người — dù cả nam phụ lão ấu như chắt cá hộp — của hằng ô-tô-buýt đỏ thành Sài Gòn Chợ Lớn, vào những giờ tan học và tan tầm.

CHÚNG TÔI PHẢN ĐỐI

vì, trước thảm cảnh ấy, chúng tôi thấy rõ sinh mạng và phẩm giá con người Việt không còn có thể hạ xuống đến một mức nào quá thấp hơn nữa.

CHÚNG TÔI PHẢN ĐỐI

và

CHÚNG TÔI ĐỀ NGHỊ:

1) Chính quyền địa phương gấp rút can thiệp vào những vụ «ngộ sát» rất có thể xảy ra được với những thứ xe mà tài xế không còn dám chở lái xe nữa;

2) Các trường học — nhất là trường có nhiều nữ sinh — sắp đặt thời giờ sao cho các em tan học vào khoảng 11 giờ 30 trưa và 5 giờ 30 chiều.

3) Nhân viên các chuyến ô-tô-buýt lồ chứa vụ «dinh công tinh thần» nghĩa là từ chối không nhận khách một khi xe đã dù số người đi rồi.

Cụ Tố Như đã khóc

Bất tri tam bách du niêm hụt.
Thiên hạ thùy nhơn khắp Tố Như.

«Chưa biết 300 năm sau, ai là người khóc Tố Như!». Tae giài truyện Thúy Kiều đã than lên câu ấy. Chưa biết ai khóc ông, nay

TRÀ LỜI CHUNG BẠN ĐỌC

Nhiều bạn đọc gửi thơ nhờ báo Dời Mới giữ gìn Sổ Xuân Ất
Mùi vì năm trước mua chưa kịp đã hết.

Chúng tôi xin các bạn cứ dặn đạt lý hoặc các sáp bán báo để dành cho các bạn thì tiện hơn. Vì báo in ra phát hết cho các đạt lý,

hãy biết ông khóc trước.

Chiều hôm ấy tôi đi chơi quanh chợ Sài Gòn xem người ta bán đồ Tết. Ôi thôi! «Dập đầu tai từ giai nhơn! Ngựa xe như nước áo quần nhí nhèm. «Trong cảnh hưu hiu giờ tôi cảm thấy như có hồn Tố Như về, hiện vào một ông già đang lom khom cùi xuống lề đường chui mắt kiền mua một cuốn sách. Trong lúc ấy, anh bán sách miêng túi lia rao hàng: «Mại vò! Mại vò! 100 đồng bán còn 30 đồng!».

Sách gì mà phà giá vậy? Thị ra cuốn «Kim Văn Kiều» in rất công phu, mỹ thuật, trước kia bán 100 lạng nay phải giảm 70 phần 100.

Còn đâu thời buổi nhà học giả họ Phạm đứng trên diễn đàn hội Khai tri, đeo cáo Truyền Kiều lên ngang «quốc túy, quốc hồn» của Việt Nam. Bây giờ Truyền Kiều nằm lề đường phơi mặt cùng gió bụi mà không mấy ai muốn bỏ ra ba chục bạc để «khóc Tố Như» để cho người xưa «ngậm ngùi chia suối vẫn còn thơm lây».

Ngày này nếu người ta không mê say Bách sĩ Ma, Hoàn Ngọc Ánh thì người ta tìm đọc Biện chứng pháp để xu thời, cho đúng với «văn nghệ đã thông tư tưởng xây dựng lành mạnh» vẫn... vẫn và vẫn vẫn.

Báo Tết đã bán rồi!

Có người bạn cho tôi hay anh vừa mua vài cuốn báo Tết.

Mới mồng 10 tháng chạp mà đã Tết khi khô gi? Anh bạn tôi đáp: «Mua báo Tết năm ngoái kia! Hãy là báo bán lạc xon! Còn báo Tết năm nay, đê qua ngày mồng 7, mồng 10 sẽ mua hè giá, chẳng muộn gì!».

Đã thành cái tệ tục do những «báo Tết» nhay dù «mấy năm nay» gây ra cho độc giả. Thường cuối năm có một vài nhà buôn bung phê, dự tiên chẳng biết làm gì, bèn bò vào chục ngàn cho mấy ông «kỷ giả» già làm báo Tết chơi vì ông nhà buôn «trót sinh đúng ở trong trời đất, cũng phải danh giờ với núi sông!» Còn báo dở, bán ế thì ra giêng đưa cho và chai cản kilô để bán lạc xon ở lề đường, gác chay.

Chợ Tết năm nay có hai hạng báo Xuân: báo ve chai và báo mới ra là Chi khòi người đọc vò ý lượm phái «đòi cù lạc xon» thì xui cả một năm mới.

Viết sử thế giới!

Cụ Nehru sau khi thù tạc với Mao xinh xáng ở Bắc kinh trả về nước, cụ muốn tổ hật ngừa vì nguy nhiên đọc cuốn «Bách khoa từ điển» của Nga. Tra đến chữ Gandhi là sự phụ lý trưởng của Thủ tướng Án độ, thì thấy giải nghĩa như sau:

Vai trò của Gandhi phản ánh lập trường của bọn phản bội mà giới đại phú, hào, đại diện chủ Án độ tác tạo ra... Y giúp tay cho đế quốc Anh... khi phong trào nhân dân trở thành phong trào cách mạng giải phóng dân Án khỏi ách người Anh thì Gandhi theo phه đế quốc...».

Tiêu sử thánh Gandhi được chép như vậy và còn dài nữa.

Nehru sau khi ngón mòn «bách khoa từ điển» của Nga, muôn ai hết cả cao lương mỳ vị như yến, bào ngư mà Mao xinh xáng đã đòi cụ. Cụ chỉ còn có ra lệnh gọi lời phản kháng với đại sứ Nga ở Tân Đè Li. Ông này lạnh lùng nói: «Ái độ không bằng lòng thì ta sửa đổi lại, có sao!».

«Sự thật» trong lời viết sử như trên đây, xin nhường các bạn «phê bình kiềm thảo».

Bạn với tôi, chúng ta hãy cố gắng và gần mãi lý tưởng, thì rời mục tiêu không còn xa mấy.

Năm cũ qua, năm mới lại. Chúng ta mới với Xuân đê vui tươi, hăng hái tranh đấu quyết liệt hơn.

NUÓC NHẬT-BẢN GIỮA HAI THẾ GIỚI

* của VÂN LÂM *

phóng theo J. CHEROY

NƯỚC NHẬT BẢN xưa nay vẫn là nước gặp nhiều thiên tai lớn lao nhất trên thế giới. Năm trên một vùng dãy núi lửa, nước Nhật luôn luôn bị nạn động đất và mỗi khi động đất ở ngoài khơi, thác biển tràn vào nội địa, phá hủy hàng năm mươi quận, giết hại hàng vạn nhân dân. Nạn bão táp cũng là nạn thường xuyên và không kém phần nguy hại. Nhân dân Nhật thật là trăm phần khốn khổ trước biết bao biến cố thảm khốc và lớn lao. Nhưng cũng nhờ có những biến cố ấy mà dân tộc Nhật Bản được tô luyện rất nhiều qua các thế hệ để trở nên một dân tộc hăng hái và quả quyết nhất ở hoàn cầu.

Vì vậy mà người Nhật Bản rất xứng đáng với lịch sử của nước họ. Vào giữa thế kỷ thứ XIX, còn là một nước phong kiến và lạc hậu; thế mà ngay sau khi tiếp xúc với Tây phương, dưới thời vua Minh Trị, nước Nhật Bản đã thay đổi hẳn phong hướng, tranh thủ thời gian để trong ngót ba mươi năm thành một nước tàn tiến và cường thịnh ở Viễn Đông, tranh hùng tranh bá với cường quốc trên thế giới. Những biến chuyển dũng mãnh ấy quả thật đã biểu lộ cái chí khí quật cường của người Nhật.

Tuy nhiên chưa có biến chuyển nào thay đổi hồn cốt diện nước Nhật Bản như những việc xảy ra trong mươi năm hậu chiến vừa rồi.

Nước Nhật Bản sụp đổ thế nào?

Thật vậy, sau trận nổ bom nguyên tử năm 1945, nước Nhật Bản đã thất trận và đã thay đổi hẳn từ hình thái, hoàn cảnh cho đến cả tâm hồn nhân dân nữa.

Xưa kia là một Đế Quốc hùng mạnh và vĩ đại biết bao, ngày nay Nhật Bản chỉ còn là mảnh cù lao nghèo nàn khổn khổ; trước đây chế độ nước Nhật còn là tiêu chuẩn của Độc tài, ngày nay đã thành một nền dân chủ tàn tiếu. Mỗi ngày nào giờ quân nhân còn ôm áp mộng tưởng mở mang bờ cõi thôn tính đất đai, thì ngày nay dân tộc Nhật đã quyết tâm hủy bỏ quân đội để thực hiện một nền hòa bình thành thật và lâu bền.

DỜI MỚI 8/148

do của con người được tôn trọng. Bộ đội bị giải tán, các tổ hợp kinh tế không được tái lập, thợ thuyền được phép lập nghiệp đoàn, bắn cỏ nông được hưởng phần ruộng đất và sau hết, nền giáo dục được cải tiến để kích thích lòng ham chuộng các tự do dân chủ của con người.

Nhờ có những cải cách ấy mà sau mười năm đầu hàng, nước Nhật Bản đã tự tạo được một nền dân chủ rõ rệt. Ngày nay thì không khí tự do, Tinh kiêu hanh xia kia đã thay đổi và con người đã trở nên khiêm tốn. Lòng cương tin cũng đã nhường chỗ cho những quan niệm thực tế và nhân đạo hơn. Sau hết kinh nghiệm đau đớn của chiến tranh đã khiến cho toàn thể dân tộc Nhật nhận thức giá trị của hòa bình.

Để duy trì những thành quả ấy một lực lượng mới đã xuất hiện. Ấy là những phần tử đã từng bị chế độ cũ ngược đãi, nhất là giới thợ thuyền hợp lực với thanh niên trí thức để xây đắp một thành trì bảo vệ nền dân chủ mới thành lập.

Nhưng không phải vì thế mà chế độ ngày nay không vấp phải nhiều trắc trở lục. Những cải cách kẽ trên thường bị một số người của thế hệ cũ dè bỉu là do nước ngoài bắt buộc và phương hại cho tinh thần quốc gia.

Ấy là những công chức mất địa vị, những quan nhàn bị thải hồi, những địa chủ mất ruộng đất và những chủ xi nghiệp bị thiệt thòi.

Vì vậy nội bộ nước Nhật Bản còn rất là lủng củng, và chế độ mới một ngày kia thành công hay thất bại một phần lớn còn tùy thuộc vào sự phong phú hay suy sút của nền kinh tế. Sự thay đổi tinh thế không lấy gì làm lạc quan cho lắm.

Nền kinh tế mới của Nhật

Sự thất trận của Nhật Bản không những đã làm cho nước ấy bị nghèo nàn mà còn gây ra nạn nhân mẫn nữa. Ngày nay, sau khi mất hết đất đai chiếm cứ, địa giới nước Nhật không rộng hơn nước Anh. Nhưng dân số lại đông hơn gấp đôi. Thêm vào đó hơn sáu triệu dân hồi cư đã đưa dân số toàn quốc lên tới 88 triệu người.

Để nuôi sống một số người đông đảo như thế, nước Nhật chỉ có những sản phẩm nghèo nàn. Đất vừa ít mâu lai vừa chất hép, vì chỉ có một phần mươi sáu diện tích là cày cấy được nên hàng năm phải nhập cảng một

(đọc tiếp trang 40)

TRANG 7

BẢN

XXVI

Mồ hôi đầm trên trán, rồ giọt xuống cổ áo, mặt Mịch hiện lên tất cả vẻ hối hận, đầu hồn gục xuống. Viên cán bộ đứng dậy, mỉm vỗ thản nhiên.

— Anh em cũng tôi hoan nghênh tinh thần tự phê của bạn Mịch (?) Thư ký ghi vào biên bản.

Nữ ống tiếng haea nghe ênh rì rạc luồng trong gian phòng. Phong và Hân kinh ngạc nhìn nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán hai chàng trai trẻ.. gió rừng đuổi nhau hú hít vào gian phòng, cánh liếp đập mạnh.. Phong ghé sát vào tai Hân.

— Tự phê hay.. « tự tử » hở mày ?

— Cố lẽ cũng như nhau !

— Bây giờ bạn nào tiếp lời bạn Ròn.

Một cánh tay giờ thẳng lên. Tất cả đồ đồn ngó về phía Hồng. Phong hích nhẹ vào vai Hân :

— Lại một « áo nâu răng đen » nữa; Tao run thay cho nó...

— Các anh em im lặng cho bạn Hồng tự phê.

Mắt Hồng đăm chiêu, giọng phấn khởi :

— Vào khoảng tháng chín, Tôi và anh trung đội trưởng tọa vị xích mịch. Từ đó anh bắt đầu trù tôi ghê gớm, dè ý de tôi từng hành động cù chỉ và tôi bắt đầu thù anh ta, nhưng chưa có cơ hội nào thuận tiện để trả mối thù đó.. May sao, cơ hội thuận tiện đã đến. Một buổi tập kích về đêm, tôi rắp tâm thi hành ý định. Trong lúc hỗn chiến, khói lửa mịt mù, súng nổ như pháo rang, tôi nằm bẹn lè đường, chĩa súng nhắm đúng ngực anh trung đội trưởng.. nhưng, tôi vội quay mũi súng sang mé bên, nhắm trúng một tên đang nhắm bắn anh và nô cò... tên kia súng ngã gục.. anh trung đội trưởng nằm bẹn xuồng, ngược mặt nhìn tôi.. bằng một cái nhìn căm bờn mới chết chứ !

« Vì tình đồng đội, vì nhiệm vụ nên tôi đã gác lũ thù, bảo vệ tính mạng của anh nhưng anh lại ngòi là tôi bắn hụt anh, nên anh nhìn tôi bằng cặp mắt căm hờn và quay súng lại định kết liễu đời tôi phun tôi đã thét lên kịp nén thoát chết. Đến nay tôi vẫn còn thù anh và tôi sẽ trả thù.. trả thù những ngày anh đã dùng quyền thế úc hiếp tôi, phụ ơn gieo và cho tôi ».

— Toàn thể đã nghe bạn Hồng tự phê về tội lỗi đang ăn nâu trong ý tưởng chưa? Bạn nào tiếp theo đi chứ.

— Một cánh tay đỡ lên, Hân thi thầm :

— Lại một con thiêu thân đâm vào lừa! Nhưng thằng này vào lớp có học mày à.

— Anh em lắng nghe bạn Hồng lên tiếng.

— Tôi hoàn toàn bất mãn vì có sự phân chia giữa « trong » và « ngoài ». Những bạn nào ở trong đảng, dù làm việc trái mươi mươi vẫn cứ được che chở, còn nếu ở ngoài thì hơi một tí là phê bình, cảnh cáo. Sống tập thể, cùng anh em, cùng năng lực (tôi chưa muôn nói là nhiều bạn ở trong đảng còn văn dốt, vũ dát là đảng khác), mà lại còn có sự phân chia giai cấp. Một loại quý tộc, còn một lớp gần như dân đen. Quá nhiều điều chướng tai gai mắt diễn ra khiến tôi không tài nào chịu được. Tranh đấu tư tưởng, đã thông với anh em thi da số là người « trong » nên yếu thế, kêu trời không thấu, chẳng ai nghe cả. Ý kiến của mình như lạc vào sa mạc. Quá bất mãn nên nảy ra ý nghĩ tiêu cực, phá phách. Thủ thật là đã có lần tôi định chỉ điểm cho máy bay oanh tạc chết tuốt cho xong chuyện.

— Bạn nên cho những thí dụ cụ thể về sự phân cấp giữa « trong » và « ngoài ».

— Vâng. Thi dụ cụ thể nhất là bạn Tịch, nhóm trưởng nhóm ba thuộc chi bộ của trung đội tôi dã.. chờ cho anh thôn trưởng đi họp khuya, lẩn vào buồng, tư thông với vợ anh ta.. chẳng ngờ thôn trưởng về, trông thấy thế, liền vác gậy, vừa đánh vừa tri hô lên, nhưng anh đã nhanh chân lẩn thoát trong đêm tối.

Hành động bất lương như vậy mà anh chỉ bị kiềm thảo sơ sơ thôi và đâu lại hoàn đây.

Trong khi đó bạn Tịnh thỏa thuận đi lại với một cô trong xóm, bị ban chỉ huy bắt được, phải phạt mươi lăm ngày tù.

— Bạn nào tiếp tục lời bạn Hồng. Chúng tôi thành thật hoan nghênh tinh thần tự phê sốt sắng của các bạn. Bộ lộ thành khẩn như vậy mới xứng đáng là chiến sĩ cách mạng (?). Có như vậy đoàn thể mới biết rõ lỗi lầm

NÊM LIÊN SƠN

— gòn bảo đảm —

Giá đặc biệt cho các Đường đường, Học đường, Nhà bảo sanh, Khách sạn và các nhà đóng giường. Nhận nệm cũ làm lại như hồi còn mới — Giá rẻ..

Có thợ đi đo và giao tận nhà

41 Phan thanh Giản (ngã sáu) SAIGON
SẢN XUẤT GIƯỜNG BẰNG CÂY GỖ ĐÚ KIỀU,
BÁN LUÔN CÀ NỆM GIÁ RẬT RẺ
333 b, đường Pierre Pasquier (ngã bảy) Cholon

ĐỜI MỚI số 148

LOẠN • tiêu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

hầu dắt dẫn các bạn đến nơi đến chốn. Không bạn nào tự phê nữa sao? Bây giờ tôi chỉ định vậy. Bạn Phong.

— Tôi cũng đồng bệnh với bạn Đồng là bất mãn về sự phân cấp giữa « trong » và « ngoài », nhưng mời chỉ bất mãn thôi chứ tôi cũng chưa có ý định gì phá hoại cả.

— Bạn Định phát biểu.

— Tôi xin tự phê là trong mấy tháng vừa qua tôi đã có ý định hại bạn. Hai bạn ở chỗ là tôi đã đề cho bạn tự do « cõp » bài toán trong kỳ duyệt khảo hàng tháng.

— Bạn Minh nói :

— Tôi xin tự phê là đã có nhiều lần tôi chửi thầm những bà tuồi đang non choet công lên mặt bà mẹ chiến sĩ, mẹ mẹ con con. Thật rồ « thấy sang bắt quàng làm quen ».

— Bạn Nhiêu nói :

— Trong buổi nhận mẹ và chị nuôi, chẳng hiểu sao tôi nhận được một bà chị xinh quá! Hơn tôi bao tuồi, tôi mến và « yêu » chị lắm. Tôi cũng không thể nào phân tách nổi là tôi « yêu » theo nghĩa nào nữa.. chỉ biết rằng tôi khao khát gần chị! Một ngày không gặp được chị là tôi thấy đời hết thi vị. Mỗi lần gặp chị tôi thấy đời dệt toàn băng màu hồng, ham sống hơn và.. mặc dầu là gió rét căm căm tôi vẫn cảm thấy ấm áp lâng.. thế rồi thời gian qua.. tôi thầm cảm ơn chính phủ đã khởi xướng ra phong trào này để tôi được gặp « chị nuôi xinh đẹp » của tôi. Tình cảm giữa tôi và chị càng ngày càng khăng khít, tưởng sẩm sét gió bão cũng không thể lay động được nữa. Chị cũng khao khát gần tôi và chị lại hơi then thện khi gặp tôi mới lạ chứ (?).. dần dần tôi lâm vào tình trạng như bạn Mịch, nghĩa là một buổi chiều đi vun khoai cùng chị.. đồng vắng lắm vì chúng tôi lâm khoai trong một thung lũng.. gió hơi lành lạnh.. tôi thấy cần có một hơi ấm.. một hơi ấm toát ra từ da thịt người đàn bà.. bóng « chị nuôi » tôi nhạt dần, thay vào đó là hình bóng vợ tôi.. phải, tôi thấy « chị nuôi » tôi giống vợ tôi quá.. chị lại cười với tôi...

« Sao chị đẹp đến thế kia.. đẹp như một trái rừng vừa chín tới.. tôi ngày người ngầm, chị cũng đờ đẫn ngầm tôi.. có lẽ là hình bóng « em nuôi » của chị cũng mờ như rặng núi xa xăm mà thay vào đó bằng một chàng trai khỏe mạnh, tươi trẻ.. thế rồi chị buông cao xuống,

(đọc tiếp trang sau)



Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirén Humann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

ĐỜI MỚI số 148

Binh BẢN tuy dữ! Đừng sợ!
Nếu quý Ngài biết dùng ngay thuốc:
DAI-DUC TIEU BAN LO



TỔNG-CUỘC: 372, ĐỒNG-KHÁNH, CHOLON
CHI-CUỘC: 103, DELAPORTE - NAM-VANG

Chài Brillantine BOBEL

Tức là xúc dầu thơm thứ quý nhứt



Một người bạn luôn luôn trung thành

TRANG 9

LOẠN • tiêu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

thủng thỉnh tiến lên sườn núi... dáng đi của chị mồ
mòn mại và khêu gợi làm sao.. như một cái máy, tôi từ
từ theo sau.. chị dừng lại nhìn tôi.. mắt chị hôm nay
« lợ » quá.. sao lại long lanh, tỏa ra một sức hấp dẫn
màu nhiệm.. chị ngồi xuống dám lá khô, vàng mượt
như tờ lả n.. tôi ngồi xuống bên chị.. là khô lạo xao...

Viên cán bộ lạnh như tiền, không một nét kinh ngạc
nào thoáng trên khuôn mặt sám giàn như thép. Hắn còn
lấy làm đặc chí là dáng khác. Vẫn một giọng hô hào
thường lệ, máy móc buông khỏi miệng:

— Anh em cùng tôi hoan nghênh tinh thần bộc lộ
thành khẩn của bạn Nhiêu.

Những tiếng hoan nghênh rời rạc buông. Không khí
bắt đầu căng thẳng. Mồ hôi lấm tấm trên trán từng người
só lẽ là họ bị dồn ép, họ bị ngup vào những sự thật
nhầy nhụa, dáng lý không bao giờ được lột trần tuồng
đến mức này. Phong đậm nhẹ vào tay Hân :

— Không biết còn « trò gì » gay cấn hơn nữa không?
Bí ẩn quá!

Năm cán bộ chụm đầu vào nhau bàn tán rầm rì rồi
một viên cố vấn đứng lên nói dõng dạc :

— Tôi lấy làm hài lòng vô cùng về lòng « quả cảm »
của các bạn. Các bạn đã không ngại nói đến hết những
chuyện thăm kín nhất của lòng mình. Nhưng tôi tin rằng
những câu chuyện các bạn vừa kể ra kia hẳn không phải
do động cơ anh hùng cá nhân thúc đẩy. Tôi cũng tin
chắc rằng các bạn tự phê để sửa chữa chứ không phải
như con chiên xung tội với cha để càng làm thêm những
tội ác tày đ骇. Các bạn có tinh thần tự phê túc phải
có tinh thần sửa chữa. Tôi tin ở các bạn và đang cũng
không bao giờ quên lăng việc chấp nhận những tin đồn
trung thành như các bạn (?).

(còn tiếp)

(xem Báo Mới số 123)



VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm châm giả
và tay giả để ráp thay những
chân cụt và tay cụt. Theo đúng
phương pháp của những nhà
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Bực tín nhiệm của sở quan
y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

Dưỡng đường TRẦN NHƯ LÂN

10 Đường Léon Combes

Sẽ mở vào ngày 1-1-55



Giải phẫu — Hộ sinh khó — Bịnh
dàn bà con nít — Phổi, chiểu điện.

Do bác sĩ NGUYỄN ANH TÀI
TRẦN LŨ Y trong nom

CON ĐƯỜNG ĐI TẮT

Nhiều phương kế tập nói tiếng pháp
liễn, không nói thuộc lòng Khó nhạc thái
trừ. Hoàn toàn khâu vẫn và dự thính. Khai
trí nhớ, canh tân bền lòng. Dạy từng người
và học dùm ROUSSEL, 16 A, Lacouture,
gần chợ Thái bình.

Đại tiệc lầu SOAI KINH LAM

496, đường Thúy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RẢI, MÁT MẺ ĐẶC BIỆT CHIỀU ĐÁI ÂN CẨM

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lèn bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :
Grand Restaurant SOAI KINH LAM
496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Giúp cho giày quý Bà mới mài

Phản HẢI QUANG

trắng, mịn không dính quần áo

MỘT NĂM TRANH ĐẤU CHÍNH TRỊ



Ù ĐỨNG TRÊN bình
diện quốc gia hay quốc
tế cũng phải công nhận
rằng: năm 1954, liệt
quốc đã lấy Việt Nam

làm địa bàn thí nghiệm chính sách
« SỐNG CHUNG » giữa hai khối Tự
Do và Độc Tài. Bởi vậy thiên hạ —
tức là các cường
quốc — mới mượn
tay người Việt để
« hạ thủ » ba công
cuộc có một tầm

vọng cực kỳ quan trọng trên trường
chính trị, cả ở trong lẫn ở ngoài
nước. Đó là:

1.— Việc RẠCH ĐÔI SƠN HÀ đất
nước Việt Nam ở vĩ tuyến 17;

2.— Việc DI CÚ CỦA GIÀ NỮA
TRIỆU ĐỒNG BÀO Bắc Việt, mà 80%
là Công Giáo, từ Trung Bắc vào Nam.

3.— Việc ĐÌNH CÔNG CỦA TRÊN
BA CHỤC NGÀN DÂN THỌ yêu
sách các sở nhà Bình Pháp tăng
lương mới và hoàn lương cũ.

Ba hiện tượng chính trị ấy, rồi đây
sẽ có ảnh hưởng lớn lao chua mấy
ai dám cả gan là lường tới được.
Cho nên, nhân ngày niên cùng nguyệt
tận, chúng ta cần kiềm điềm lại
những thành tích nào là thành tích
hoàn toàn do nội bộ quốc gia gây ra
ở trong mấy công cuộc kia, thì họa
may mới nhận rõ được phần thực
lực — tức là khả năng hoạt động,
tức là tài ba chủ động — của mình.

Xét cho đến cung kỳ lý thi chúng
ta đã hoàn toàn thụ động trong hai
việc đầu tiên :

Anh Pháp và Hoa đã là chủ mưu
việc đình chiến để gây thế lực cản
đường xâm nhập của Mỹ vào Đông
Nam Á, đến nỗi kết quả là chúng ta
ngồi khóc cảnh « đánh rắn giữa
khúc » không biết rồi đây sẽ đưa
chúng ta tới bước phiêu lưu nào
nữa?

Đến việc Pháp nhượng cho Hoa khu
vực Công giáo (Phát Diệm, Bùi Chu
và miền Duyên Hải suốt từ Nam Định
đến Quảng Bình) một cách đột ngột
đến nỗi chúng ta cũng chỉ còn biết
« khoanh tay », ngồi đón hàng triệu
đồng bào chạy loạn Độc tài, rồi mạnh
ai nấy làm, cố vá víu vấn đề chiêu
dai và định cư cho vạn vạn nạn nhân
của Hội Nghị Gio-neo.

Mặc dầu hai việc đó chỉ có tính

DUYÊN VĂN NGHỆ

của ANH THI

Lá thư II

Mến gửi Chị Duy Hương (Ba Lê).

ĐÈ CHI ăn cái Tết này cho thêm
phần hương vị, ở nơi đồng đất nước
người em cần khoe chí ngay điều này
nhé : là dân chúng Hương Cảng họ có
ý thức về vai trò của Văn Nghệ lắm.
Nên dĩ nhiên là họ trọng vọng những
kẻ nào dã có công vừa giáo hóa họ lại
vừa mua vui cho họ.

Bằng chứng : cái hôm Ave Gardner
và Clark Gable sang bền đóng phim
Mogambo ấy mà, phải biết là toàn
thế giới văn nghệ và hầu hết dân mộ
diệu đều « vây cứng » lấy « hai (xin
lỗi !) đứa con cưng của màn ảnh »
đó, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. In
như thế là người thân thuộc từ những
bao giờ bao giờ ấy thôi. Thế nào là
thông cảm, phải không chi Hương ?

Mà cứ gi phải các vị minh tinh ấy
mỗi được chiều dài nồng hậu, thì đấy!
ngay đến lui em bé bỗng vò danh tiếu
tốt — nghĩa là bước chân ra di không
trống không kèn gì — như bọn em của
chị đây, mà lúc tới sân bay, giới Điện
ảnh cũng gửi người ra tiếp rước
« chừng » lắm. Rồi dĩ nhiên là báo chí
họ cũng bận sờ sờ đến mục đích
cuộc « du học » của mình.

Thứ hỏi chí : liệu ở nơi Thủ Đô Văn
Nghệ quốc tế, là thành phố Ba Lê của
chị, dã có bạn đồng thuyền nào của
chúng ta được « họ » đếm xỉa đến
chưa? Hỏi thế để nhắc với chị rằng :
Hương Cảng thăm nhuần tính thần
quốc tế có lẽ còn đậm hơn cả Paris
chứ chẳng chơi.

Do đó, mà ở bên, giữa đời sống hàng
ngày và trong mọi dịp tiếp xúc với
ngành nghiệp với nhau, đỡ có cái thứ
mặc cảm cao hào, như thường thấy ở
những « xã hội » khác.

Cho nên để tạm chấm dứt bức thư
chúc Tết này, em xin nhắn chí mời họ
với các ông Tây bà Đàm Văn Nghệ sĩ ở
trời Âu cổ qua Hương Cảng và Đông
Kinh mà « xem » mỗi tình đồng hội
của giới Văn Nghệ Đông Phương.

Chào hoan nghênh « Địa Ngục Môn »
Em chí,
ANH THI
TRANG 11

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ NHÂN DÂN ?

THÁI ĐỘ CỦA NHÓM ĐỜI MỚI

ĐI ĐÂU tôi cũng nghe câu hỏi:
Làm thế nào để có nhân dân?

Nhút là chánh khách ngoại quốc. Vì vậy mà tôi dành bài này để chấm dứt loạt bài S.O.S. và có lẽ là bài cuối năm âm lịch, bắt đầu năm 1955. Rồi đây với Xuân 1955, chúng tôi xin đặt một chương trình xây dựng cả về ba mặt chánh trị, kinh tế và văn hóa.

Tôi không biết loạt bài S.O.S. đã có ảnh hưởng gì, tốt hay xấu? Tôi muốn nó ảnh hưởng tốt, ảnh hưởng sâu xa, vì tôi nhận rõ tình hình nghiêm trọng với bao nhiêu nguy cơ dồn dập đến noi cho quốc gia dân tộc. Dù lời kêu gọi của tôi không thấm vào đâu, tôi cũng coi là có phật sự lên tiếng. Và tôi có ý định lên tiếng một cách vô tư, cố gắng giữ sự nhận xét khách quan. Tôi không phải là người ghét Nga, ghét Hoa, hay người oán Pháp, xa Mỹ, hay người thù phong kiến. Tôi chỉ là người Việt Nam muốn cùng nhân dân tiến tới sự xây dựng một quốc gia mới, một xã hội mới tốt đẹp và công bằng hơn. Tôi cũng muốn dân tộc Việt Nam sống hòa thuận và hiệp lực với những dân tộc khác. Chỉ có điều mà tôi luôn luôn nhấn mạnh là người Việt chúng tôi phải đóng vai chủ động trên đất nước chúng tôi, và chúng tôi không thể làm tay sai cho ai, nhút là không ứng đóng vai một bộ đội tiền phong cho một tổ chức quốc tế. Tôi không đặt vấn đề chống cộng trước các vấn đề, mà tôi đặt trước hết vấn đề củng cố nền độc lập quốc gia, xây dựng một quốc gia mới. Và vi lẽ là một quốc gia dân tộc nên nước Việt Nam mới không đi được với những chủ trương không nhận có quốc gia dân tộc. Vì lẽ chúng tôi chủ trương lấy nhân dân làm đối tượng, dùng chánh trị nhân dân để kiến thiết quốc gia, nên chúng tôi không đi với chủ nghĩa chỉ biết có vô sản là đối tượng và đặt nhân dân dưới sự lãnh đạo — và lãnh đạo một cách độc đoán — của vô sản, và cả giai cấp vô sản ở trong tay một vài người. (Chủ trương này chúng tôi cho là phong kiến hạng nặng).

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ NHÂN DÂN ?

Nhóm Đời Mới có lý tưởng, có chương trình chánh trị, văn hóa và kinh tế, là bạn của các đoàn thể quốc gia, của các phần tử tranh đấu trên lập trường dân tộc, của các nhà ái quốc, dù là xu hướng quốc gia có khác nhau phần nào. Đó là Nhóm Đời Mới muốn đoàn kết tất cả các lực lượng quốc gia trong công cuộc xây dựng một quốc gia mới, tiến bộ và dân chủ.

Đã cho rằng phải chiến thắng hòa bình dân chủ, nhóm Đời Mới cố gắng đóng góp phần hiểu biết và kinh nghiệm của mình vào « trận giặc chánh trị và lý tưởng » đang diễn biến trên đất nước nhà.

TRẦN VĂN ÂN

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ NHÂN DÂN ?

Thật là một câu hỏi gay go. Đáng lẽ gì không có câu hỏi ấy, bởi vì nếu là « nhân dân trí » thì hè tất có

TRẦN VĂN ÂN viết

hàng vân vân. Bảo nhân dân tin rằng các ông ấy lo cho nước cho dân là chưởng dân đấy.

Sở dĩ có câu hỏi « Làm thế nào có nhân dân ? » là vì người hỏi câu ấy cả và người muốn có nhân dân đều đứng ngoài và xa nhân dân. Cho nên điều kiện phải có trước hết để có nhân

dân là ở trong nhân dân và quả quyết hòa minh với nhân dân mà tiến lên. Chỉ ở trong nhân dân vẫn chưa đủ, bởi vì có người vẫn ở trong nhân dân mà có ý muốn thoát ly nhân dân để làm người ngoài và khác nhân dân. Cũng vì quan niệm nhân sinh họ xa quan niệm nhân sinh của đại chúng. Chưa ăn một bữa con của dân khi có địa vị cao sang còn là con của dân. Nền giáo huấn của « Phong Kiến và thực dân » làm cho lầm lừa con của dân xa dân nhân dân. Thị ta hãy nhớ lại việc trước, nhớ lại người của bộ đội, của giai cấp cai trị ở thời phong kiến hay thực dân, thi đủ tin rằng chỉ vì quan niệm nhân sinh của hạng người ấy là một thứ quan niệm phò « thống trị » nên họ trở lại hống hách và đàn áp nhân dân một khi họ cầm quyền.

Cho nên điều kiện phải có đầu tiên để có nhân dân, phải là : ở trong nhân dân và quả quyết phụng sự nhân dân. Nếu không có điều kiện ấy thi không nên tiếp tục tìm biện pháp nào khác.

Cũng có thể có nhân dân và có một cách cưỡng bách là khi nào kẻ cầm quyền có đủ phương diện ép buộc,

làm cho nhân dân khùng khiếp phải khép mình, uốn thản, trói óc theo kỷ luật của kẻ thống trị. Tôi xin không đặt vấn đề này.

Đặt vấn đề « làm thế nào để có nhân dân ? » ở đất nước nhà trong hiện tình chánh trị, cần phải biết rõ hiện tình ấy. Như đã nhiều lần nói rõ trên mặt báo này, chúng tôi phải nhận nhận rằng lòng người rất chán nản, thái độ của nhân dân rất thờ ơ lanh đạm với chánh trị quốc gia. Chúng ta phải có can đảm mà nhận ra điều ấy.

Nói nhân dân thờ ơ đối với chánh cuộc là không phải cho rằng nhân dân đã hồn hồn về với cọng sản. Tuy vậy, cũng phải dám thấy rõ rằng đảng cọng sản đã khéo tinh thủ chử quần chúng, với những phương pháp có khoa học hơn các đảng phái quốc gia. Lại thêm cái thể chánh trị của họ thuận lợi hơn. Thành thử họ nắm quần chúng, đầu không hồn, cũng nắm được then chốt. Không dám nói ra và không dám thấy là tự mình đổi mình để rồi đổi với nhân dân, và không bao giờ đi được với nhân dân.

Tự trung phải nói rằng quảng đại quần chúng bị đặt trong cái thể cọng sản mà tinh thần vẫn không cọng sản. Giữa quần chúng có những nhóm người, những đoàn thể nhân dân hoặc có linh trưởng tôn giáo, hoặc không, chống hẳn chủ trương của cọng sản. Nhưng họ thiếu liên kết nhau và thiếu cả tổ chức khoa học. Họ là những lực lượng quốc gia thuần túy, nhưng chưa thành hẳn lực lượng dân chủ, thành thử họ thủ được mà không phát triển nổi. Thêm một rắc rối khác là quần chúng ấy không sát cánh với người lãnh đạo, và có lẽ — một phần lớn — cũng vì người lãnh đạo không sát họ.

Muốn có nhân dân phải nhận ra các thành phần nhân dân, để nhứt định dựa vào thành phần nào mà tiến thủ. Còng sản đã đi từ thôn quê làng mạc, dựa vào bần cố nông mà tiến lên thành thị, thi liệu quốc gia có nên làm như họ không. Tôi thấy không làm được như họ, vì mình thiếu cõi số nông dân. Tôi nghĩ « quốc gia » phải tiến từ thành thị xuống thôn quê. Phương chí, hiện nay thủ đô và các thị trấn lớn chiếm gần phân nửa nhân số trong nước. Thế là phải tổ chức ngay thị dân.

Biết rõ hiện trạng nhân dân, ta hãy trả lại câu hỏi « Làm thế nào có nhân dân ? ».

Ở đoạn đầu chúng ta có nói rằng : phải ở trong nhân dân và quả quyết phụng sự nhân dân.

Phải ở trong nhân dân mới cảm thông được nhân dân và nói tiếng

nhân dân. Ở ngoài nói vào, hoặc ở trên nói xuống, dù nhân dân có muốn nghe cũng không hiểu lời nói trưởng giả. Phương chí nhân dân đã in trí rằng cái gì ngoài nhân dân là không phụng sự lợi quyền của đại chúng.

Với điều kiện chánh yếu ấy ta hãy tìm ra những biện pháp thích hợp hoàn cảnh. Một biện pháp rất thông thường là tạo trung gian, hay liên lạc, giữa chánh quyền và quần chúng, làm cho nhân dân gần việc nước, thấy và kiểm soát phần nào chánh sự. Nhưng không phải đầu hôm sớm mai mà nhân dân theo dõi được việc nước. Phải có giải thích, và phô bày các việc quan hệ tới dân một cách trung thiệt. Nghĩa là muốn làm cho nhân dân hiểu và tham gia chánh sự phải phát triển văn hóa đại chúng (culture populaire). Tức là nói chánh trị, văn hóa, kinh tế đều phải lấy nhân dân làm đối tượng, và cùng một lúc được then chốt. Không dám nói ra và không dám thấy là tự mình đổi mình để rồi đổi với nhân dân, và không bao giờ đi được với nhân dân.

Tự trung phải nói rằng quảng đại quần chúng bị đặt trong cái thể cọng sản mà tinh thần vẫn không cọng sản. Giữa quần chúng có những nhóm người, những đoàn thể nhân dân hoặc có linh trưởng tôn giáo, hoặc không, chống hẳn chủ trương của cọng sản. Nhưng họ thiếu liên kết nhau và thiếu cả tổ chức khoa học. Họ là những lực lượng quốc gia thuần túy, nhưng chưa thành hẳn lực lượng dân chủ, thành thử họ thủ được mà không phát triển nổi. Thêm một rắc rối khác là quần chúng ấy không sát cánh với người lãnh đạo, và có lẽ — một phần lớn — cũng vì người lãnh đạo không sát họ.

Muốn có nhân dân phải nhận ra các thành phần nhân dân, để nhứt định dựa vào thành phần nào mà tiến thủ. Còng sản đã đi từ thôn quê làng mạc, dựa vào bần cố nông mà tiến lên thành thị, thi liệu quốc gia có nên làm như họ không. Tôi thấy không làm được như họ, vì mình thiếu cõi số nông dân. Tôi nghĩ « quốc gia » phải tiến từ thành thị xuống thôn quê. Phương chí, hiện nay thủ đô và các thị trấn lớn chiếm gần phân nửa nhân số trong nước. Thế là phải tổ chức ngay thị dân.

Lẽ tự nhiên là muôn huy động quần chúng thi phải tổ chức quần chúng. Mà tổ chức quần chúng là cả một vấn đề cán bộ quần chúng. Mà cán bộ quần chúng thi tự nhiên phải có lý tưởng quần chúng và không thể đồng ý với người không có lý tưởng quần chúng.

Làm thế nào có nhân dân?

Xin kết luận là phải có quan niệm nhân dân, và mọi việc điều phải bắt nguồn ở nhân dân.

Viết trên tàu bay ngày và đêm 15-12-54.



Muốn làm dân ông.

Nội trong một ngày, 3 cô ở thành phố Turin rủ nhau đến bệnh viện thành phố để cùng chịu một cuộc mổ xẻ, biến thành dân ông.

Đây là kỷ lục đầu tiên về cuộc « đời giống » trong thành phố này.

John Steinbeck
sé viết chuyện phim?

Nghe tin tác giả « Les raisins de la colère » đang trú tinh viết một chuyên phim.

Vìa rồi, Steinbeck có tuyên bố trước ký giả Hy Lạp một câu như sau.

« Ở Mỹ, văn sĩ đứng vào mục thấp thua các nhà nhào lộn ở các gánh xiếc, tuy vậy còn hơn mấy con hải báo thông thái. Ở Pháp người ta lại quan trọng hóa văn sĩ. Phải chăng vì ở Pháp thiếu các tay nhào lộn ở gánh xiếc? »

Một lời tuyên bố hơi quá.

John Steinbeck viết chuyện phim về nước Hy Lạp. Hiện Steinbeck còn lưu lại Athènes có lẽ để sửa soạn để viết.

Dò dư luận

Một cuộc dò dư luận vira mới được nêu ra ở Tây Đức về người lính nhất hoan cầu. Đa số có ý kiến : người lính Đức đứng hàng đầu, người lính Nga đứng hàng thứ hai đến người lính Mỹ. Người lính Mỹ được xem như « dế thương » vì lính Mỹ « đẹp ».

(Time U.S.A)

Quảng cáo lạ!

Bà Dorothy Walters, 40 tuổi, rời Los Angeles di nghỉ hè. Ít hôm sau, ông chồng bà cho đăng quảng cáo dưới đây vào một tờ báo ở lính :

Đàn ông 53 tuổi, không có xe hơi, không nghề nghiệp, không có tài gì đặc biệt, không tiền, không can đảm, không có gì cả, muốn tìm một người bạn để thương để cùng đi dạo chơi và muốn cùng người ấy tìm phương tiện nào để sống cuộc đời sung sướng ».

Kể đến dối vợ chồng già xin lỗi cho ly dị.

(Daily News U.S.A)

TRANG 13

UNE ACTION ECONOMIQUE ET SOCIALE URGENTE dans des circonstances exceptionnelles

TRẦN VĂN CĂNG

Architecte, Directeur Administrateur de la Société d'Etudes du Développement Economique du P.M.S.

**Portée sociale de l'action agricole.
Charrue ou mitrailleuse ?**

LA FAIM FAIT LES REVOLTES

QUAND ON VEUT SAVOIR où se produiront les révoltes, il suffit de regarder sur la carte les points où l'homme touche le moins de calories par jour. Ce problème, c'est celui du niveau de la vie.

Le chiffre de 2 250 calories par jour est celui que les physiologistes considèrent comme étant le minimum indispensable :

— Moins d'un tiers de la population du globe dispose d'aliments représentant plus de 2 750 calories par personne et par jour.

— Un sixième des hommes ont une alimentation représentant de 2 250 à 2 750 calories.

— Plus de la moitié reçoivent moins, et souvent beaucoup moins de 2 250 calories, le minimum indispensable.

★

La densité de population dans les centres urbains du Viet-Nam, et même en certains points des deltas, aggravée par le trop faible pouvoir d'achat des individus, est, de ce point de vue, une source de légitimes inquiétudes.

LES FAMINES QUALITATIVES

A côté du problème des calories quotidiennes, se pose le problème de la valeur qualitative et énergétique des produits alimentaires.

Une nourriture presque exclusivement constituée par du riz ne peut pas apporter la totalité des éléments nécessaires à un bon équilibre physique.

Une observation seulement superficielle de la population du Sud Viet-Nam par exemple, indique manifestement que les individus manquent de calcium, ce qui pourrait expliquer, en partie, leur comportement dans

la vie courante et même dans la vie politique.

L'appauvrissement des sols de culture et d'élevage, la négligence des apports organiques, l'augmentation de l'acidité des terres ou leur pauvreté en calcaire, sont à l'origine d'un déséquilibre physiologique général, aussi bien chez les hommes que chez les animaux de la ferme.

Les carences alimentaires entraînent ainsi l'extension et l'aggravation des déficiences physiques et, par contrecoup, morales.

C'est dans les sols qu'il faut chercher l'origine de cette faim ignorée, de cette famine latente, source de tant de maladies et de drames incompris.

DE L'ACTION AGRONOMIQUE A L'ACTION PUBLIQUE.

Une action agricole nettement définie, l'application de directives agronomiques mieux expérimentées et plus efficaces, auront inéluctablement des répercussions profondes.

Un état d'esprit est, dans une forte mesure, fonction de la richesse du sang et de l'état physique.

Pour les masses populaires, les votes politiques sont en étroite corrélation avec les régimes alimentaires : on vote toujours moins pour des programmes que sous l'influence de sujets de mécontentement.

L'action pour une agriculture qualitative, intensive et rentable, devient ainsi l'un des plus sûrs moyens d'action sociale.

★

Le programme de départ, dont les modalités seront exposées dans la suite de cette note, doit donc s'inspirer de l'esprit de « la profession agricole », avec ce qu'une telle notion comporte :

— de sens constructif aussi bien dans l'immédiat que pour l'avenir,
— d'attachement aux valeurs d'expérience ainsi qu'aux structures du

patrimoine national.

- d'effort de synthèse pour une application de l'agriculture du Viêt-Nam aux données nouvelles de la Science et de l'Economie

- synthèse sur le plan psychologique et sur le plan scientifique,

- synthèse sur le plan des méthodes agronomiques,

- équilibre et adaptation dans l'évolution économique,

- coordination dans l'action collective,

- solidarité dans l'action publique,

- orientation dans l'action politique.

IV

Le prestige extérieur et la puissance économique du Viêt-Nam s'affirmeront d'abord par le développement de ses structures nationales agricoles

PRESTIGE EXTERIEUR ET POTENTIEL AGRICOLE.

La position géographique du Viêt-Nam justifie, avons-nous dit, la mission directrice qu'il devrait assumer dans le Sud-Est Asiatique en même temps que dans le Pacifique.

Un potentiel économique développé est l'une des conditions de ce prestige.

★

Nous avons également relevé que tous les pays orientaux et asiatiques, dans l'orgueil légitime de leur indépendance politique, recherchent leur autonomie économique.

Des propres aveux officiels de leurs dirigeants, les résultats obtenus sont assez décevants.

En dehors des problèmes techniques et des questions de cadres professionnels, c'est l'exploitation agricole qui met en déroute les prévisions, ou les espoirs inconsidérés, des Chefs politiques, aussi bien en Chine qu'en Inde centrale et méridionale, et même au Japon, pour ne citer que les principaux Etats.

★

De cette déception générale nous ne retiendrons ici que deux causes, à notre avis principales :

- la méconnaissance de l'importance majeure de l'Agriculture dans une Économie nationale, ne serait-ce que sous l'aspect limité des marchés industriels qu'elles peuvent soutenir.

- les erreurs de directives par l'application de doctrines économiques d'importation, par les risques de techniques agricoles mal adaptées, par la négligence des facteurs psychologiques de l'âme paysanne.

(à suivre)

ĐỜI MỚI số 148

TRONG NHỮNG TÌNH TRẠNG ĐẶC BIỆT

CẦN CÓ MỘT HÀNH ĐỘNG CẤP TỐC về KINH TẾ và XÃ HỘI

V

**Ảnh hưởng xã hội của
hoạt động nông sản
Cái cây hay khâu liên thanh ?**

ĐÓI KÉM GÂY RA RỐI LOẠT

KHI NGƯỜI TA muốn biết cách mạng sẽ xảy ra ở những nơi nào thì đứng trước băn khoăn, chỉ cần nhìn vào những nơi mà con người mỗi ngày được hưởng ít nhiệt lượng hơn cả. Vấn đề này là vấn đề mức sống của con người.

Theo các nhà sinh lý học thì nhiệt lượng tối thiểu cần thiết cho con người ta là 2.250 calo mỗi ngày.

— Gần một phần ba nhân số trên hoàn cầu được hưởng thức ăn bằng quá 2.750 calo cho mỗi người trong một ngày.

— Một phần sáu được hưởng thức ăn bằng từ 2.250 đến 2.750 calo.

— Quá nửa nhân số chỉ được hưởng 2.250 calo hay ít hơn thế nhiều tuy rằng số nhiệt lượng kẽ trên là số tối thiểu cần thiết.

★

Mật độ dân số quá cao tại các đô thị ở Việt Nam và ở một vài nơi thuộc các vùng trung châu là một mối lo chánh đáng về phương diện này. Sức tiêu thụ quá thấp kém của dân chúng lại làm cho tình trạng này thêm phần trầm trọng.

ĐÓI KÉM VỀ PHẨM PHẦM CHẤT

Bên cạnh vấn đề nhiệt lượng hàng ngày, còn có vấn đề giá trị các thực phẩm về phẩm chất và năng lượng nữa.

Một thứ thực phẩm hàn huyên chỉ gồm có gạo tái nhiên không thể cung cấp được toàn thể các nguyên tố cần thiết cho một thể quân bình tốt của thể chất được.

Thí dụ như ở Nam Việt, chỉ cần xét qua cũng thấy rõ rệt rằng quần chúng thiếu chất vôi, như thể có thể giải thích một phần nào thái độ của quần chúng trong đời sống thường xuyên và cả trong đời sống chính trị nữa.

Sự sút kém của các đất trồng lúa

và chăn nuôi, sự sao nhãng trong việc bón sỏi, sự gia tăng các chất chưa hay sự thiếu thốn chất vôi đều là nguồn gốc của một tình trạng mất thăng bằng về sinh lý chung của con người cũng như các gia súc vậy.

Vì vậy thực phẩm thiếu sẽ làm cho thể chất và tinh thần của con người phải suy đấm. Tình trạng này mỗi ngày lan tràn và trầm trọng.

Phải tìm ở phong thổ cái nguyên nhân của sự đổi mới mà chúng ta không biết, cái đổi tiềm tàng đã phát sinh ra biến bao bệnh hoạn và thảm kịch mà chúng ta chưa để tâm tìm hiểu.

TỪ HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP
ĐẾN HOẠT ĐỘNG CÔNG.

Một khi hoạt động nông nghiệp được xác định rõ ràng và các huấn lệnh đem ra áp dụng trở nên hiệu nghiệm hơn thì nhất định sẽ gây ra nhiều phản ứng lực sâu rộng.

Tâm trạng con người một phần lớn, tùy thuộc ở khí huyết và sức khỏe.

Đối với các tầng lớp quần chúng, những cuộc đầu phiếu chính trị đều có tương quan mật thiết với phép tiết chế ăn thịt : người ta bỏ phiếu cho một chương trình thi ít mà do ảnh hưởng của những nỗi bất bình thi nhiều.

Như vậy thi hoạt động để tiến tới một nền nông nghiệp thiên về phẩm chất, có thể sinh lợi, lại biết áp dụng phương pháp cục lực canh tác là phương pháp hoạt động xã hội chắc chắn hơn cả.

★

Vậy thi chương trình khởi đầu mà các thể thức sẽ được trình bày theo với bản nghiên cứu này, tất phải phỏng theo tinh thần « nghề nông » với những ý niệm sau đây :

- xây dựng tức thời cũng như xây dựng về tương lai,

- lòng thiết tha đổi mới những kinh nghiệm đã thâu lượm và đổi mới những tổ chức về sản nghiệp quốc lý của tam hồn dân tộc.

— gắng sức tổng hợp để cho nền nông nghiệp Việt Nam được thích ứng với những tiêu chuẩn mới của khoa học và kinh tế :

- Tổng hợp về phương diện tâm lý và phương diện khoa học.

- Tổng hợp về các phương pháp nông học.

- Quản thế và phỏng tác trong mọi biến chuyển về kinh tế.

- phối hợp trong mọi hoạt động tập thể.

- Liên quan hỗ trợ trong hoạt động công.

- Định hướng trong hoạt động chính trị.

Uy tín đối với nước ngoài và sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam sẽ được vững chắc trước hết là nhờ ở sự tiến triển của các cơ cấu nông sản quốc gia.

UY TÍN ĐỐI VỚI NƯỚC NGOÀI VÀ THẾ HIỆU CỦA NÔNG NGHIỆP

Chúng tôi đã có dịp nói rằng nhờ ở vị trí địa dư mà nước Việt Nam đang được sự mang lãnh đạo trong miền Đông Nam Á cùng ở Thái Bình Dương.

Một trong các điều kiện của uy tín ấy là cần có một thế hiệu kinh tế phát đạt.

★

Chúng tôi cũng đã nhắc lại rằng tất cả các nước Đông Phương và Á Châu rất hành diện với một nền độc lập chính trị nhưng cũng mong mỏi có một nền kinh tế biệt lập.

Chiều những lời chứng nhận chính thức của các nhà lãnh đạo thì kết quả có phần thất vọng.

Ngoài những vấn đề chuyên môn và cấp bậc chuyên môn chính vấn đề khai thác nông sản đã làm tiêu tan tất cả các dự tính và hy vọng đại dột của các nhà cầm đầu chính trị ở Trung Hoa cũng như ở Ấn Độ và cả ở Nhật Bản. Đây mới chỉ là mây nước chính mà thôi.

★

Chúng tôi xin kể ra đây hai nguyên nhân chính của sự thất vọng chung này :

- Không nhận thức mối quan hệ lớn lao của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc gia dù chỉ là dưới hình thái chật hẹp của các thị trường kỹ nghệ mà nông nghiệp có thể nâng đỡ.

- Những huấn lệnh sai lầm do sự áp dụng những lý thuyết kinh tế nhập cảng, sự rủi ro của những kỹ thuật nông sản không thích hợp và sự không săn sóc đến các yếu tố tâm lý của tam hồn dân tộc. (Còn tiếp)

TRANG 15

THỜI TRỊNH NGUYỄN phần tranh không những là người đã đánh dấu một khía cạnh của lịch sử quốc gia, mà lại còn là giai đoạn thử thách một cuộc tiếp xúc quan trọng chưa từng thấy giữa Đông phương với Tây phương.

Cuộc tiếp xúc đó dù đã thực hiện bằng phương sách hòa bình hay bằng mưu mô bạo động (do tài ngoại giao của hai bên) thì ít nhất cũng còn lưu lại đến tận ngày nay nhiều hậu quả, đáng cười cợt, đáng khóc cũng không phải là không có.

Hậu quả « cụ thể nhất » là những danh từ tuy ngộ nghĩnh mà vẫn còn mang mang ở trong tâm tư người Việt: ngoài Bắc thường gọi thứ đậu nhỏ (petit pois) là « đậu Hòa Lan », gọi thứ trái roi hồng hồng là trái Bồ đào (chắc để ghi nhớ dân Bồ Đào Nha) và ở tỉnh Hưng Yên, ngoài khu Phố Hiến (chắc là một vùng biển địa), còn có một khu ở ngay tỉnh lỵ, gọi là Bắc Hòa (tức là người Tàu xưa kia ở lòn với người Hòa Lan); — ở Trung Việt thi có Faifo (tên Nhật để trả Phố), có Tourane (của Pháp để trả cửa Hàn); — ở Nam có Saigon (của Pháp để trả Sài Gòn), và giáp miền duyên hải ở ngoài khơi biết có bao nhiêu danh từ Y Pha Nho để đặt tên cho các đảo (nào Poulo Cécir, Poulo Gambi, nào Poulo Condore).

Áy lại chưa kể tới khá nhiều danh từ Tây phương để chỉ thị những sự vật xẩy ra trong đời sống hàng ngày của người dân Việt.

Như thế đã thấy rõ Tây Phương đã thâm nhập vào Đông phương — nhất là vào giải đất hình chữ S này — từ lâu rồi và cũng khá là sâu rồi.

Thực vậy, lịch sử dạy rằng:

« Nguyễn người Âu La Ba đi du lịch thiên hạ là vì có hai cớ: một là di lèm đất để mua buôn bán, hai là để truyền bá tông giáo Thiên Chúa ở các nước »

Đúng thế. Đúng về lý thuyết và về nguyên tắc thô, còn về chiến lược chiến thuật và thủ đoạn thì phải đảo ngược hai cái cờ trên đây đi, nghĩa là: « Một là để truyền bá Tông giáo Thiên Chúa, hai là để tìm đất để mua buôn bán ở các nước »

Quả có là như vậy; nhờ hưởng được di sản văn hóa của Ai Cập, Hy Lạp, La Mã và nhất là nhờ hưởng được kinh nghiệm hàng hải của giống người Phê-ni-ci (Trung Đông) mà lớp dân Tây Phương, bắt đầu từ người Ý (ở mấy đô thị phồn thịnh trên bờ Địa Trung Hải) qua người Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha tới người Pháp Lan Tây, Anh Cát Lợi có

NGƯỜI VIỆT ĐÁNG YÊU

NGOẠI GIAO (trong cảnh rạch đôi sơn hà)

II. TIẾP XÚC TÂY PHƯƠNG

điều kiện phát triển về kinh tế rồi kéo nhau đi « đặt hàng và cất hàng » ở hầu khắp hoang vũ. Chứng cứ :

« Từ đời La Mã, đã có sách chép người Âu Châu sang đến nước Tàu, nhưng không rõ cách giao thiệp ra làm sao; đến thập tam thế kỷ mới có ông Marco Polo, người nước Y Ta Ly sang ở triều nhà Nguyên về đời vua Thế Tổ Hột Tất Liệt, hàng 17 năm, rồi sau đi qua Ấn Độ dương về nước, làm ra quyển sách: « Thế giới kỳ quan » (Les merveilles du monde), kể những chuyện ông ấy đã biết.

« Về sau vào đời thập ngũ thế kỷ, ông Kha Luân Bồ (Christophe Colomb) dùng địa bàn chủ nam (boussole) định đi qua Đại Tây Dương sang Ấn Độ, rồi tìm thấy châu Á-mỹ-li-gia (Amérique); đến năm 1497, người Bồ Đào Nha (Portugal) tên là Vasco de Gama đi vòng qua Hảo Vọng Giác (Cap de Bonne Espérance) sang Ấn Độ dương mại là Bồ, là Tây, là Pháp là Anh! »

2) Hơn nữa một chủ lái buôn « theo thông đường mở ngõ hàng Lâm Chuy » — tức là thuộc phường con buôn — ấy thế mà đã « quen thói bốc Trời, trèm nghìn đồ một trận cười như không » lại còn sành duyên nỗi với « danh gia, con quan lại bộ », thì dù rõ ràng cấp thương nhân tư sản hời đó dư thần dư thế đến bực nào, khiến cho con gái « cụ Tông Trưởng » phải lấy một anh chủ buôn.

Ấu chau thương mại thời đó bắt buộc phải tràn sang Á đông vì phe thương nhân — nhất là bọn bán tơ từ thượng cổ đã giao dịch với Tây phương bằng « con đường Lụa » (la Route de la soie) vắt ngang cựu lục địa rồi.

3) Còn đối với Việt Nam thi, ngay từ sơ hiệp t.k. XVII, đẳng cấp thương nhân đã phát triển mạnh các miền duyên hải, từ Phố Hiến (Hưng Yên) qua Xuân Trường Nam Định, vào Faifo (Quảng Nam) nên đâu đâu cũng thấy đặt phòng thu thuế xuất nhập cảng (chức vụ nhân viên phụ trách là

lý do kinh tế đã thúc đẩy người Tây phương đặt chân lên Á lục là vì, dựa ngay vào chứng cứ ở trong Truyện Kim Vân Kiều, cũng thấy rõ ngày thành phồn thương nhân từ khoảng giữa t.k. XVI dì hậu đã thao túng guồng máy chính trị ở Tàu rồi:

1) Lý do chính của cái « mệnh bạc » nàng Kiều là sự « xưng xuất của thắng bản tơ ». Tuy « nó » chỉ giữ một vai trò nặc danh. Song đích « nó » đã vư cáo cho gia đình họ Vương (gia đình đó đang sống ở thời, « Gia Tĩnh triều Minh, bôn phương phảng lặng, hai kinh vũng vàng; từ thời đại cực thái bình mà chỉ có một lời « chỉ điểm » của một tên lái buôn mà đến nỗi quan quân nhà Minh phải « eo sào như ruồi xanh » thì đủ biết thế lực của phe thương nhân hồi đó uy mãnh là thế nào. Thi dĩ nhiên là bọn « nó » phải giao dịch với các ông trùm thương mại là Bồ, là Tây, là Pháp là Anh! »

Rúi lại, suốt dọc t.k. XVII, cả chúa Trịnh lẫn chúa Nguyễn đều phải đương đầu với cuộc xâm lăng hòa bình của Tây phương (kéo dài mãi đến tận giây phút này, tháng chạp 1954) vì Trịnh hay Nguyễn đều là phong kiến nên đều muốn ngăn đà phát triển của thương nhân tư sản hời đó dư thần dư thế đến bực nào, khiến cho con gái « cụ Tông Trưởng » phải lấy một anh chủ hăng buôn.

Ấu chau thương mại thời đó bắt buộc phải tràn sang Á đông vì phe thương nhân — nhất là bọn bán tơ từ thượng cổ đã giao dịch với Tây phương bằng « con đường Lụa » (la Route de la soie) vắt ngang cựu lục địa rồi.

3) Còn đối với Việt Nam thi, ngay từ sơ hiệp t.k. XVII, đẳng cấp thương nhân đã phát triển mạnh các miền duyên hải, từ Phố Hiến (Hưng Yên) qua Xuân Trường Nam Định, vào Faifo (Quảng Nam) nên đâu đâu cũng thấy đặt phòng thu thuế xuất nhập

Tuần Ty. Do đó đã gây nỗi thề lực cho hàng người như Cổng Cảnh (Nguyễn Hữu, Bằng Quận công) sau này tạo hẳn ra một thề chân vạc giữa Trịnh và Tây Sơn, làm sáo loạn tình hình chính trị luôn cả một thời, để một mặt thi chống lại Phong kiến suy tàn (Lê Trịnh), một mặt thi đả phá Nông Dân khởi nghĩa (Tây Sơn).

Đã có một lớp con buôn thế lực như vậy thi nhất định là Tây phương có sẵn người « nội công » mở cửa biển đón vào nước Nam.

Thì đây, cửa đã mở rộng:

« Người Âu chau sang buôn bán ở nước ta, thi có người Bồ Đào Nha đến ở xứ Nam trước hết cả, mở cửa hàng ở phố Hội An (tức là Faifo) thuộc đất Quảng Nam. Ở đây lại có người Tàu, người Nhật bản và người Hòa Lan đến buôn bán nhiều lắm... năm giáp dần (1614) đời chúa Sai đã có người Bồ Đào Nha tên là Jean de la Croix đến lập lò đúc súng ở đất Thuận Hóa, mà bây giờ ở Huế người ta còn gọi chỗ ấy là Phường Đức.

« Ở xứ Bắc thi trước đã có lầu của người Bồ Đào Nha ra vào buôn bán, nhưng mãi đến năm Đinh Sửu (1637) đời vua Thần Tông nhà Lê, Thanh Đô vương Trịnh Tráng mới cho người Hòa Lan đến mở cửa hàng ở Phố Hiến (chỗ tinh ly Hưng Yên bây giờ).

Về sau ở đây có người Nhật Bản, người Tàu, người Tiêm La đến buôn bán kề có 2.000 nóc nhà, làm thành ra một chỗ vui vẻ lắm, cho nên tục ngữ bây giờ có câu rằng: « Thủ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến ».

Rúi lại, suốt dọc t.k. XVII, cả chúa Trịnh lẫn chúa Nguyễn đều phải đương đầu với cuộc xâm lăng hòa bình của Tây phương (kéo dài mãi đến tận giây phút này, tháng chạp 1954) vì Trịnh hay Nguyễn đều là phong kiến nên đều muốn ngăn đà phát triển của thương nhân tư sản hời đó dư thần dư thế đến bực nào, khiến cho con gái « cụ Tông Trưởng » phải lấy một anh chủ hăng buôn.

Do đó, Phong kiến đã viện vào lý do « truyền Đạo Gia Tô » để mà định rút nỗi cái ách ngoại xâm, mà định xua nỗi dân voi Tây phương do thương nhân tư sản — xưa cũng như nay — đang rắp tâm rước về rày mồ Việt, nếu chính sách giao dịch của Tây Phương cũ — xưa cũng như nay — giữ tinh chất thực dân.

KỲ SAU :

TỪ KINH TẾ ĐẾN VĂN HÓA



MỘT LỐI SO SÁNH

Văn sĩ Graham Greene vừa đến Mỹ quốc. Lúc cặp bến, một ủy viên chính trị định đến xua đuổi ông, lấy cớ là cách đây 30 năm, văn sĩ có gia nhập đảng Cộng sản anh trong 3 tuần lễ.

Greene ôn tồn trả lời:

« Phải đấy ! Nhưng tôi không hay rằng cái bệnh ấy sau bao nhiêu năm rồi còn có thể lây được chàng ? »

MỘT LỐI SO SÁNH LẠ KỲ !

(Semain du monde)

LỜI DẶN CỦA MỘT NHÀ QUẦN VỢT MỸ DANH TIẾNG

Arthur Larsen, nhà quần vợt nổi tiếng nước Mỹ đưa ra lời khuyên như sau :

« Trước ngày có cuộc đấu quan trọng và đấu vào buổi chiều thi bạn nên ngủ rất chậm và bạn sẽ qua một buổi chiều hết sức vui vẻ ».

CẶP VỢ CHỒNG STEWART GRANGER

Hàng ngày một tiệm ăn lớn ở Luân Đôn lại mang đến nhà ở của cặp vợ chồng Stewart Granger một khúc bột có trộn nho thật lớn.

Stewart thường nói: Ở Hollywood không thể tìm thấy thứ này. Ở nơi ấy, họ không biết ăn Hollywood là một nơi rợ. Chúng tôi xem nơi ấy như một hỏa ngục. Thành phố chỉ là một cửa tiệm lớn ồn ào mà thôi. Người ta thường bày ra một chuyện bất đồng giữa vợ chồng tôi.

Nếu không lên tiếng phản đối, họ cho chuyện như là có thật. Nếu mình trả lời lại, thì cả ngày điện thoại gọi minh trả lời, thi cả ngày điện thoại gọi minh luồn hồn. Ngày giờ thi chúng tôi làm điều gì chúng tôi thích ý nghĩa là chúng tôi không thấy mặt ai cả. Suốt một năm nay, chúng tôi cũng chẳng phải tiếp khách

(Reynolds News, Londres)

DÙNG THUỐC LÁ CÓ CHỨNG MỰC SÉ CÓ ỐC

Trong một bài của tờ báo Civita

NHẢN TIN

Ông Trần Châu làm nhân viên sở đặc nhiệm tại Mý tho năm 1943-44 nay ở đâu cho anh là Trung sĩ Trần Tạo ở K.B.C. 4.556 biết tin. Mong lắm.

TRẦN TẠO

Cattolica, cơ quan của một liên đoàn đạo Gia Tô ở Ý, có nói về việc hút thuốc lá. Một thầy tu đạo Gia Tô có viết :

Việc dùng thuốc lá có chừng mực không có hại, trái lại làm cho chúng ta cảm thấy khoan khoái, thuốc lá làm cho chúng ta bớt mệt lại có thể chống với nhiều bệnh trong bộ máy hô hấp ».

Lắm ý kiến thật !

Đã bao nhiêu bác sĩ xác nhận thuốc lá có thể gây bệnh ung thư kia mà ?

(Rome 9-12-54)

ĐẦU DIỀU HẦU

Mỗi năm tại Pérou, có cuộc lễ lớn gọi là « đầu diều hâu ».

Hôm cờ lê. Con diều hâu nái bắt được ngày hôm trước được nhốt trong một chiếc lồng bằng gỗ thật đẹp bên ngoài có cầm nòng hoa, cờ quạt. Một người đàn ông khỏe mạnh mang chiếc lồng cõi diều hâu lên vai đi giữa những tiếng hoan hô và vỗ đền nơi lầm lũi. Đến nơi đây, chim được thả ra khỏi lồng. Bắt đầu một cuộc chơi nhộn nhịp. Dần dần đỡ ngồi trên mìn ngựa, phi nước đại đi vào giữa hai cột trụ và cố đưa tay đánh vào mìn con diều hâu.

Ông « vua diều hâu » cầm đầu già đi khiêu khích diều hâu lên xuống, tùy ý mình. Lúc đã say mèn, « vua diều hâu » đợi một người cưỡi ngựa đi qua. Diều hâu tự bảo vệ, hoặc bằng mồ hoặc đập bắn bẹp đôi cánh nặng nề. Cố lúc diều hâu lầy hần một ngón tay của kẻ địch hoặc lầy một lỗ tai, bứt ra một miếng mía, nhiều lúc cõi một con mồi. Nhưng diều hâu khó mà thoát chết được.

Cũng như cuộc đấu bò mộng ở Y pha Nho, lễ đấu diều hâu chấm dứt bằng một cuộc hạ sát con vật. Diều hâu dẫn dần dần đi thi lúi ấy có một người dùng ngựa cạnh chém. Chim cũng còn cố đưa mồi đập cánh nhưng người kia đứng thẳng dậy cầm lấy mồi, ghé miệng kẽ lưỡi diều hâu ra.

Máu ngài và máu chim chảy ra lênh láng. Người cưỡi ngựa được phong chức ngay là « vua diều hâu ». Chức ấy kéo dài một năm cũng làm cho anh ta được hưởng ít nhiều quyền lợi đặc biệt.

(Marco Polo Monte Carlo)

PHẢN ĐỐI VIỆC CHỒNG UỐNG RƯỢU

Các thủy thủ trên chiếc tàu lle de France đồng thanh đưa lời phản đối mặt trận chống uống rượu do chính phủ Pháp chủ trương. Mỗi lần vượt biển Đại Tây Dương, 800 nhân viên trên tàu uống hết 10.000 lit rượu.

Viện phát ngôn của họ tuyên bố :

« Chúng tôi uống hết chừng ấy rượu nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy đúng giờ và hành khách cũng không có gì than phiền chúng tôi cả ».

TRANG 17

PHIM GIAI VĂN ĐẠP VÀ CHẮC MẶC

Bạn Lê Ngọc Nhác.

Tù ngày tôi di cư vào Nam nghe thấy hai chữ Lục Tỉnh của miền Nam, vậy chữ Lục nghĩa là bộ là đất liền, hay lục là sáu; nếu lục là sáu tức là sáu tỉnh miền Nam, vậy là những tỉnh nào?

TRẢ LỜI.— Lục tỉnh là tên sáu tỉnh trong miền Nam ngày trước: Biên Hòa, Gia Định, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà Tiên.

Ngày nay thường gọi «lục tỉnh» là các nơi ở ngoài Saigon — Chợ Lớn chẳng hạn như có gai lục tỉnh, người dân lục tỉnh, v.v...

Bạn N. T. T. B. (Nhật Trang):

Tôi đã từng suy nghĩ để tìm cách, nhưng ở vào tình thế như tôi không nghĩ qua, lần thối lưỡng nan vây xin nhờ ông giải cứu.

Thưa ông, tôi đã lập gia đình và đang sống với người chồng hiện tại, so với tuổi thì chênh lệch nhau xa lăm (vì tôi mới có 25 tuổi, mà người chồng tôi lại đến 67 tuổi).

Với tuổi chênh lệch nhưng hoàn cảnh tôi cũng không buồn cho mấy. Chồng tôi đã có con lớn lập gia đình cả rồi.

Khi tôi về ở trong gia đình đó tính đến nay đã được 3 năm, con ông ta đối với tôi cũng từ tể không có điều gì đáng buồn cả. Tôi cũng hết sức chiều chuộng chồng lẫn con chồng.

Nhưng lúc sau này ông ta đối với tôi rất lạnh nhạt, mặc dù khi nào cũng cấp dưỡng cho tôi một số tiền ít để tôi tiêu hàng tháng, còn thi tôi và ông ta ít khi nói chuyện và hỏi han nhau gì nhiều cho lắm, chỉ khi nào cần thi mới hỏi đến, không thi thôi.

Tôi nghĩ rằng như thế cứ ở đê mỗi tháng ông ta cấp cho một số tiền tiêu, đỡ tốn của ông mà phần tôi chẳng

giúp được gì trong gia đình, vì cái quyền ở ông ta cả. Và ông ta lại lạnh nhạt quá nên tôi cảm thấy chán, tôi muốn thoát ly đi một chỗ nào hay tĩnh nào khác hơn là ở trong gia đình tôi đang sống hiện tại.

Nhưng ra đi tôi lại sợ con chồng và thiên hạ chung quanh người ta sẽ bỉn tán gì không tốt cho tôi và dời tôi chàng?

Ông ta giúp đỡ, tôi vẫn mang ơn và tôi vẫn nhớ, nhưng sống chung tôi thấy khổ tâm quá, tôi thiết nghĩ thà khổ xác hơn khổ tâm.

Thưa ông tôi ra đi như thế, ông ta có thể cho tôi là người bạc được không? Và tôi có gì để án hận mai sau hay không? Nhờ ông giải giúp hộ.

TRẢ LỜI.— Thưa bà, đầu sao đi nữa thì cũng là sự đã rồi. Chắc bà cũng biết rằng có những cuộc hôn nhân nên vợ nên chồng không phải vì tình mà vì nghĩa để «bèn sắt tao khang». Đây trường hợp của bà là như vậy đó.

Bà đã bảo rằng: «Hoàn cảnh cũng không buồn cho mấy», nhưng vì sau này ông nhà ta «lạnh nhạt» với bà nên bà «đâm ra buồn chán»?

Vâng, buồn chán là phải, vì bà không hiểu tình cảm của những người đàn ông với tuổi như của ông nhà ta ra thế nào cả. Vì bà so sánh nên bà cảm tưởng rằng có thể bắt buộc họ phải «hỗn nhiên» nâng niu chiều chuộng vợ như đàn ông với tuổi đôi mươi.

Thưa bà! đàn ông đến tuổi «quá chín chắn» ấy rồi, thì họ không còn cái lối âu yếm «đê cồn buồn súng húc giật thưa» nữa đâu bà à.

Thoát ly ư? Không nên đấy, vì đầu sao đi nữa thì cái nghĩa vợ chồng «tay gối tay kèn mặn nồng» đã ba năm qua rồi. Lẽ cố nhiên là sẽ có những điều tiếng không hay và phần thua thiệt sẽ về phần bà rằng: bà đã cự xử theo lối của những người bạc bẽo.

Thôi bà đừng cầu nệ vì một vài cử chỉ lạnh nhạt của «đức phu quân» (biết đâu vì lầm cảm nên ông nhà ta đãng trí để bà phát ý chàng). Bà nên săn sóc tim mọi biện pháp để duy trì «tình yêu» bằng tất cả nghệ thuật làm vợ...

Rất có thể làm cuộc «cách mạng tình cảm» để ông nhà ta thay đổi «chiến lược chiến thuật» làm chồng, bà sẽ được hài lòng. Muốn là được bà à kính chúc bà vui vẻ như lúc ban đầu.

Lý Hoài Vinh



Hộp thư Tòa soạn

Bạn Duy Năng (Nha Trang):
Cám ơn bạn đã cho ý kiến. Sẽ chiều ý bạn.
Thân mến.

Bạn Đan Phương (Hội An):
Đã nhận được thư. Đa tạ. Sẽ chú ý. Bạn có những nhận xét tinh vi đây. Rất cảm động. Bởi những sáng tác mới của bạn. Thân mến.

Bạn Hoa Huyền (Saigon):
Hoan nghênh lối viết hướng dẫn «xây dựng» ấy nhưng cũng không nên quên phần kỹ thuật nhé. Mong đợi loạt bài như vậy. Thân mến.

Bạn Hh. Thanh Tông (Long Xuyên):
Chắc đã gặp cảnh chướng tai gai mắt ấy Hoan nghênh. Sẽ có dịp đăng. Đa tạ.

Bạn Chúc Phương (Nhật Trang):
Đã nhận dù. «Con dao tựa» khá quan. Sẽ có dịp đăng. Thân mến.

Bạn Bùi Diên Thọ (Saigon):
Cứ gửi về tòa soạn. Đang xem. Nếu khá quan xin chiều ý bạn. Tia mến.

Bạn Đ. Ph (Hội An):
Ánh hưởng bài «Mẫu T. G.» của «Đ.P.T.» nhiều lầm thì phải. Đã nhận dù. Sẽ đăng những bài nào khá quan nhất. Thân mến.

Bạn Yach (Huế):
Hoan nghênh những loạt bài tô điểm cho trang phụ nữ. Tin tưởng. Thân mến.

Em Thanh Văn (Huế):
Sợ bị trêu quá sá cơ à? Đã nhận được kiện thư rồi đó. Đa tạ.

Bạn Trần Khắc Kinh (K.B.C. 4014):
Rất hoan nghênh. Nếu bạn gửi cho ảnh phóng lớn thì lâu bền đẹp hơn. Thân mến.

Em Thương Văn (Hội An):
Cám ơn đã gửi quà Noel. «Nắng» ấm áp dù không nói được gì cả. Bộ này it viết quá. Thân mến.

Bạn C. F. Duy Lý (Hội An):
Chúng tôi đã đăng tên bà đến nhà báo. Cần nhất viết lên một mặt giấy. Loạt bài nào cũng được miễn là không ngoài mục tiêu của Đời Mới. Thân mến.

Bạn Liên Thành (Huế):
Cám ơn đã gửi «Hoa Đào Xưa». Tiếc hơi muộn. Bé dịp đầu năm. Đa tạ.

Bạn Minh Dung (Huế):
Hoan nghênh những loạt bài có tính chất đúng ấy. Cám ơn.

GIỚI THIỆU NHẠC MỚI

Chúng tôi vừa nhận được bản nhạc bài hát «CÓ GÁI MỚI» của nhạc sĩ Hoàng Thị Thor, do tác giả gửi tặng.

Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tác giả và ôn cần giới thiệu cùng các bạn yêu nhạc.

ĐỜI MỚI



của LOAN GIANG

Cánh hoa sắp hé phô kiều diễm
Nụ thoát hình trong phút nhập thần

VŨ H CHƯƠNG.

Không hiểu được ý của tác giả,
có thể tác giả bảo người đọc dốt,
nhưng nếu tất cả người đọc thơ
mình để rồi không hiểu mình muốn
nói gì trong bài thơ ấy, kề ra thì
tác giả đã «hành tội» độc giả,
như vậy thử hỏi tác phẩm ấy còn
giúp ích được gì cho quần chúng
nếu bảo rằng nghệ thuật phục vụ
nhân sinh?

Cần ký quái cũng là một thứ bệnh
mà quá nồng na, dễ dãi cũng là
một thứ bệnh.

Má khen bé giỏi
Khuyên bé ngoan
Thưa Bé vẫn ngoan
Bé Việt năm năm tư mờ.

Có thể nào liệt những câu trên
đây là những câu thơ?

Lệ Nga Bé nhẹ đã bước qua tròn
của thế thơ tự do.

Ái Việt không dùng thể thơ tự
do như Lệ Nga nhưng lại dùng thơ
dường luật. Đường luật là một lối
thơ có văn, có luật, có niềm, có
câu đối, nhưng Ái Việt đã dập hết
tất cả «xiềng xích» ấy để phạm
những bệnh của thơ: Lạc vận, thất
luật, thất niêm.

Hãy đọc: «nhập học» của tác
giả:

Quanh em bao trẻ cũng vui tươi
Một bước chúng đi, một nụ cười
Tiếng reo, tiếng nói, đều không ngọt
Mày biết tao chơi đến bực nào?

Một bài thơ đúng niêm luật,
không lạc vận... nội dung dồi dào
mà câu thơ thiếu hồn thơ thì cũng
chưa phải là một bài thơ hay.

(NGUYỄN XUÂN SANH)

hay:

Nhựa óc càng cao niềm giục già
Đất trời mong mỏi nức hương lân



THO ★ THO ★ THO

DÂNG

Đêm lạnh bỗn bè gió rú,
Trần gian mênh mông hoàng hôn.
Thời gian lộn về bến cũ,
Thịt xương xưa đuôi linh hồn.

Cầu nguyện hai vì sao lệ,
Rung rưng mắt đẹp hiền hòa.
Tay ngọc tròn tin Đức Mẹ,
Đêm huyền ngào ngạt Ngôi Ba.

Có thuở chiên lành mến Chúa.
Nơi nơi cỏ mướt, đồng xanh.
Có thuở đời là nhung lụa,
Danh từ chỉ có Em, Anh.

Lạy Chúa! Thời xưa đá hết,
Không còn nhung lụa, anh em.
Nhân loại đi về cõi Chết,
Giảm tan từng giọt sương đêm.

Ai đọc giòng kinh huyết lệ,
Ai rung chuông động luân hồi?
Hẹn gặp nhau ngày tận thế,
Không Ta mà cũng không Tôi.

Chúng con quỳ dâng Ngưỡng Mộ,
Lòng Tin sẩm sét không dời.
Vũ trụ rồi đây sụp đổ,
Điểm xiu từ cánh sao rơi.

Chúng con thương nhau trọn kiếp
Như lời Chúa dạy từ lâu.
Chắc chẳng còn gì Cao Đẹp,
Cho bǎng nhân loại thương nhau.

Lê Giáng Sinh 1954
TÁ KÝ



THO ★ THO ★ THO

★ VIẾT LÊN KHÔNG TRUNG



UNG một tiết Xuân
đến Xuân đi mà Cảm
hứng của mỗi thế hệ
thì nhân mỗi khác.
Khác nhiều lắm!

Thì đây, cái Tết thời tiền chiến,
(1939-45) giữa khoảng đất nước còn
lầm vòng thái bình trong nô lệ,
người dân Việt (trong đó có cả thi
nhân) đã nhìn Xuân ra sao, mà lại
này ra được những mầm thơ luyến
tiếc này :

« Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực lầu giấy dỗ
Bên phô đồng người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tâm tắc ngọt khen tài :
« Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay »
Nhưng mỗi năm một vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy dỗ buồn không thảm;
Mực đựng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy,
Ngoài trời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa,
Nhưng người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bấy giờ?

Đó là chặng phải là thi sĩ Vũ Đình
Liên đã nói lời Tân Đà đề mà than
thở : « Vạn minh Đông Á, trời thu
sach ! », và cùng Trần Tuấn Khải đưa
ông Đồ từ chốn thị thành theo « Anh
Khôa ơi ! Em tiên anh ra đến tận bến
tàu... », để về một thế giới khác rồi ư ?

Thành thử cái cảnh « bánh chưng
xanh, câu đối đỏ » chỉ còn lưu lạc ở
tận những nơi ven đồi cuối xóm đê
rung động nguồn thơ của một Đoàn
Văn Cừ :

«... Một thày Khôa gò lưng trên cánh
phản,

MỘT CÁI TẾT, HAI QUAN NIÊM

Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nhô dìng lại vuốt râu cẩm,
Miệng nhâm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bắc cù lao bán hàng bên miếu cồ,
Nước thời gian gởi tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít mảnh khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu,
Áo cụ lý bị người cheo sán kéo,
Khăn trên đầu đương chít cũng tung ra
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gá
Quên cả chí bên đường đang đứng đợi.
Danh lợi như mây nỗi giã trôi ;
Hồng nhan phải giồng mãi trên đời ?
Đợi anh áo gấm Xuân san lại,
Chỉ sợ nghiên giành hót xác mai ?

Đấy, chút tình hoài cổ trong dư
hương của Xuân tôi. Và đây : « dõi
cánh, chán thành Nguyễn Bình ngâm »
Ngâm rằng :

« Đã thấy Xuân về với gió đông,
Với màu mả ảng gái chưa chồng.
Bên hiên hàng xóm, có hàng xóm
Người mắt nhìn Trời đổi mắt trong.
Tiếng đàn con trè chạy xum xoe,
Mưa tạnh, trời quang, nắng mới hoe.
Lá nõn, chồi non ai tráng bạc ?
Gió về tiếng trận, gió bay đi...
Thong thả nhân gian nghĩ việc đông,
Lúa từ con gái mướt như nhung.
Đầy vườn hoa bưởi, hoa cam rụng,
Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng.
Trên đường đất mịn, một đôi cò,
Yếm thắm, khăn thắm, trảy hội chùa.
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc,
Lần lần tràng hạt niệm nam mô.

Thật là vẻ Tết thanh bình của lớp
người tận hưởng.
Tuy vậy cũng có thi nhân, noi gươong
Tú Xương mà nắc lên đôi lời chua
chát :

VIẾT LÊN KHÔNG TRUNG ★ TA THU THANH bình ★ VIẾT LÊN KHÔNG TRUNG

« Tôi có chờ đâu, có đợi đâu :
Đem chi xuân lại gọi thêm sầu ?
— Với tôi tất cả như vô nghĩa,
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau ! »
Mà sở dĩ có khúc nhạc sai cung
lở nhịp đó là chỉ bởi vì rằng :
« Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cảm tình Xuân ?
Có một người nghèo không biết Tết
Mang lỵ manh áo độ thu tàn ! »
Dân nghèo đã được Chế Lan Viên
lè loi rung sợi tơ lòng mà cảm thông
tình đồng cảnh tương liên vậy.

Cái Tết của thời tiền chiến là như
thế đó, dưới mắt thi nhân.

Thế rồi, đến nay... 1954-55.

Sau mươi năm khói lửa, có mấy cái
Tết xác người đã thay xác pháo, máu
đào Chiếu sĩ đã thay máu đào giai nhân
mà phủ lên non sông cả một mầu
tang tóc.

Chém và giết...

Để bây giờ làm vào cảnh « lan tánh
trong Độc Lập nửa vời ; đỏ khóc đỏ
cười trong Tự Do bánh vẽ », khiến cho
thi nhân (vẫn chỉ còn có thi nhân
thôi!) động lòng THANH KHÍ TƯƠNG
HẰNG mà ca lên lời ca uất hận của
hang người khờ khéo từ không thèm
hởng thụ cái thứ « Xuân thừa, Tết
cǎ ».

Cho nên mới có tiếng thở dài não
nuột của một Tạ Kỷ (1) :

«...Có những con người không biết Tết,
Cầm bằng nắm tháng một cơn say,
Có những con người không biết chết
Hẹn cùng trời đất một ngày mai,
Có những con người không nói hết
Cảm cảm thế sự nhua rối mây.
Tóc rụng : Xuân về hâm mây bạn,
Giang hồ ta vẫn trắng đôi tay...»

Xuân bỗng lung bừng trong mả thắm,
Xuân về thương nhớ với ai đây ? »

Cho nên mới có một Trần Nhât
Hoan (1) nhỏ lệ thầm trong tâm
khám :

« Tiếng súng đau nỗi đều ?
Nhà ai sớm dựng nêu ?
Giọng ai cười khanh khách ?

Bạn ơi,
Nhà bên cạnh có tràng pháo nổ,
Đứt âm thanh, rụng cánh mai vàng,
Vang trong mây như tiếng oán than,
Của bao kẻ già dinh tan tác. »

Cho nên mới có một Huyền Viêm
(1) tuy gấp cảnh :

« Hương ngát mùa trơi, lúa ngập đồng.
Cỏ hoa chocab tinh giác mung lung.
Cười xinh đôi má nồng thôn nữ
Xuân nở thanh bình khắp núi sóng. »

Ấy thế mà còn ngỡ ngàng lòng tự
nhủ lòng :

« Phương ấy, phương này cách biệt sao !
Thương nhau mà chẳng dám nhìn nhau!
Chỉ vì... Nhưng nhắc làm chi nhỉ ?
... Vì một dòng sông, một nhịp cầu... »
Cho nên mới có một Phong Sơn (1)
cao giọng hô hào :

« Bốn hướng mùa Xuân đang nở...
Ôi ! đẹp làm sao trang giấy trắng
Và đẹp làm sao lòng anh cửa mở
Chán anh đi đã lầm bụi đời... »

Anh viết lên đi !

Thía mạ đầu gươm mũi súng
Đạn réo bom giàm... »

... Tháo mạ những gì gai tang tóc,
Đò vỡ, diều tàn, đau thương, giết chó...
Đè ai cười trong tiếng khóc muôn dán... »

Cho nên mới có một Bộ Ba (Hoàng
Nguyên, Tuấn Giang, Tân Long) (1) ra
doi quất vào mang tinh lưỡi cảm của
người đời trong ngày Xuân sang gấp
tuần Rạch đôi sơn hà, quất bằng mây
giòng lho tha thiết :

« Em tôi gầy gò, ốm yếu
Tết này, mươi bốn mùa Xuân.

Chán đất đầu trán,
Áo quần nhầu rách
Lôi thôi xốc xech

Vượt trùng dương trốn thoát vào đây.
Em tôi đây !

Mắt xa xăm gợn sóng Hồng
Trán ưu tư hắt nắng Đồng châu,
Môi u uất như giáo đường Phát diệm.

Tử bén kia vĩ tuyển
Băng qua bao bóp gác, chơi canh,
Bao hàng rào dây kẽm,
Bao ô súng liên thanh,
Vượt bao ngàn hải lý
Lênh đênh, theo chiến hạm tới Sát

Thành... »

HOÀNG NGUYỄN

và quất bằng giọng cay chua của một
thứ Chi Lan Viên hậu chiến :

« Có nghĩa gì đâu Tết với Xuân
Tết trong khổ rách kẽ cùng bần.
Chết trong lòng họ lồng ta nữa
Xuân, Tết riêng ai... Xuân hối Xuân !

TUẤN GIANG

và quất bằng điệu tiêu hồn của một
bài ca... làm khóc :

«... Rồi bỗng một người
Khẽ bước lại gần bên.
Em giật mình đứng lên,
— « Kia, sao em lại khóc
Lúc cảnh trời Xuân êm ? »
Người lại tiếp :
« Em ở gần hay xa ?
Anh sẽ đưa về nhà. »

Em nhìn người cảm động.
— « Dạ thưa.. ! em không nhà. »

TÂN LONG

Tuy vậy giữa muôn ngàn chấn
chường cũng vẫn còn có một Thùy
Hương (1) cắt lên khúc nhạc tung
bừng :

« Em vẫn yêu mùa Xuân
Như yêu Đời trong sáng,
Lòng em tờ giấy trắng
Vẽ hoa hồng mùa Xuân
Em vẫn yêu mùa Xuân
Tình đời thơm hương mới,
Em hát mừng Xuân tới,
Đàn rung Khúc Hợp Quán »

Và, tuy rờm mả cả cõi lòng mà
một Thanh Thuyền cũng vẫn còn tràn
trề hy vọng ở một mùa Xuân... « chúa
tới được... »

«... Cửa Thiên Đường trần gian còn
khép chặt,
Máu trần gian còn đỗ ngập đường đi.
Tangwa mặt chờ mùa Xuân nguyên
thủy,
Liệm đau buồn trong giếng mắt lưu ly... »

Xuân không nở, nhưng máu đời nở
thắm,
Bờ khóng gian quằn quại những biển
thủy.
Trong đêm tối, hồn Xuân về lướt thoát,
Nhạc muôn đời vang vọng khúc phản
ly... »

Những biển thủy, những biển thủy róm
lé,
Người cuối sông khóc biệt kẽ đầu sông.
Đụng thành trì, những trời mây ngọ
nghe.

Tinh ngắn bờ ám hường nhạc chờ
mong... !

Những biển thủy, những biển thủy róm
máu,
Hát lên em, đời nở trắng hoa lê
Trên gối mộng ta say trời Hợp Tấu
Điu biến cương giữa biển nhạc Xuân

về... »
Rút lại thì cũng một tiết Xuân
sang mà tâm tình con người ta, sau
khi bị hoàn cảnh xã hội chi phối,
đã rung động mỗi thời một phách :
xưa thì Ngao Ngán trong Thanh Bình,
còn nay thì Oán Hờn trong Ly Loạn.
Đời đã đổi thay nên lòng người
cũng đã thay đổi vậy.

T. T. T.

(1) Xem Bìa Mới số Xuân 1955.



MỘT THÁNG SINH HOẠT

(10-10—10-11-54)

LÁ THƯ KHAI ĐỀ

Anh bạn,

« Tôi vào đây, anh bạn yêu cầu tôi kể anh nghe câu chuyện sinh hoạt văn nghệ ở Hanoi. Tôi ở lại quan sát tình trạng văn nghệ K.C. chẳng lẽ biết mà không kể anh nghe. Nhưng kể ra sợ lộn xộn. Vậy tôi xin trao anh thiên bút ký này của tôi. Thiên bút ký này chỉ nói cái gì là sự thật. Vậy anh hãy nhận ở đây tất cả sự thật mà cái máy ảnh nghệ sĩ ghi lại trên giấy trao anh.

« Những sự thật mà tôi trình bày ở đây không ca tụng một ai cả. Phải, tôi biết Maxime Gorki một nhà văn mà bạn anh vẫn tôn thờ đã từng nói : Hành động của nhà văn nghệ phải đi song song với hành động của nhà chính trị.

Thôi chào anh, xin mời anh đọc những giòng linh động « sự thật của tôi ở mấy trang đây. »

HỒ NAM BÍCH HỮU



TƯỚC NGÀY Hanoi được trao cho V.M. những người văn nghệ tan tác di bốn phương. Người vào Nam kề ra vùng V.M. kiểm soát. Qua ngày 10-10-54. Những người văn nghệ ở Hanoi lại nhìn thấy nhau. Nhìn thấy nhau dưới mái nhà hội Nam Việt trong tết ở số 18 phố Tôn Đản. Nhìn thấy nhau mừng mừng tủi tủi. Nào Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn dinh Thi, Nguyễn Tuân. Nào Nguyễn Xuân Huy, Lan Sơn, Hoàng Công Khanh.

Gặp nhau dưới mái nhà của trụ sở tạm thời H.V.N.V.N. Các văn nghệ sĩ ngồi ngác nhìn nhau thở dài phao một cái, trên hai trăm con người ở lại Hanoi để gặp bạn, để theo chủ trương của mình, để quan sát. Xuân Diệu vẫn mái tóc bồng lò xò, Nguyễn Tuân đen di vì nắng gió, Nguyễn dinh Thi sắt lại vì chiến dịch, Hoàng Cầm hơi xanh nhưng vẫn dáng hào hoa. Nói chuyện với nhau chưa được bao nhiêu thì giờ giới nghiêm đã tới.

Ra về các văn nghệ sĩ tản đi trên các ngả đường của Hanoi.

Sau cuộc họp tối, gặp Song nhất Nữ ở tòa báo Liên Hiệp, anh bạn mới ở Hải phòng về đang ngồi nghe máy thu

* bút ký của HỒ NAM BÍCH HỮU

thanh đê lấy tin, thấy tôi đến chồm dậy.

— Thế nào Nguyễn, tưởng cậu vô Nam.

— À cũng sắp sửa, ở lại đây chơi mấy ngày xem không khí văn nghệ K.C ra sao. Thế nào đang ở Hải Phòng lên đây làm gi.

— Thất nghiệp về đây làm Liên Hiệp. Ngọc Dương nó cũng mời về đây đấy.

— Nó ở đây làm gì.

— Ở Bà Triệu, làm nghề chữa xe đạp.

— À tài nhỉ, thôi minh xin phép xuống thăm nó một tí nhé.

— Xuống tim Ngọc Dương, Ngọc Dương đi vắng, được người nhà cho biết Ngọc Dương đang tập kịch cùng với Hoàng công Khanh ở gần nhà Hát Lớn.

Đến chỗ tập kịch. Chà vui tột, đến một phần ba văn nghệ sĩ thủ đô đặt về bên cạnh nhà hát lớn. Nào Hoàng Công Khanh, Muỗi Sài Gòn, Thùy Linh, Minh Tân, Minh Đức, Băng Sơn, Khôi Viên và một lô đang cùng nhau tập một vở kịch ca tụng giai cấp công nhân !

Vừa vào ngồi chưa kịp chờ thì minh đã trông thấy Hoàng Công Khanh ngồi ôm bụng Cu cậu vào linh dọa lạc tọn, bảy giờ đêm đau dạ dày.

— Thế nào anh Khanh làm sao đấy.

— Ốm.

Thùy Linh xen vào.

— Ông đợi đấy anh Nguyễn à.

— Gõm làm gì mà đã đợi. Mời có mấy hôm thi hết gạo thế nào được.

Khôi Viên ngắt.

— Thưa ông chúng tôi thất nghiệp gần tháng nay rồi à.

— Sao trông thằng Băng Sơn có vẻ vui thế.

— Mời lấy vợ mà lại chẳng vui.

— Thôi về vậy, đi đâu cũng chỉ thấy các cậu kêu đòi và kêu đòi.

Ra đến cửa gặp Sao Mai.

— Thế nào đi đâu đấy anh Mai ?

— Vừa Hải Phòng về.

— Vui không ?

— Chán lắm.

— Phen này hẳn anh tha hồ múa

bút nhẹ, chẳng sợ Ai bắt nữa nhỉ ?

— Nhất định rồi. Minh phen này phải viết phóng sự mới được.

— Thôi tôi xin phép anh tôi về đây.

— À tôi nay đi họp văn nghệ nhé.

— Họp ở đâu đấy hở anh ?

— Chỗ cũ.

Lại họp. Nào thi đi. Đến 18 Tôn Đản Gõm, các tướng đốt cờ tập hăng quá. Trong ông Quang Dũng, dung tợn cao đến một thước bảy tám, da đen xi, đứng chắn cửa, hơi hoảng. Vừa bước vào phòng họp gặp Anh Thơ và Hoàng Lê Văn ngồi bên cạnh Ngân Giang mặt bự phấn. Cuộc họp có vẻ thân mật lắm. Đầu tiên họp làm một, sau chia ba.

Nguyễn Tuân điều khiển cuộc họp ngành văn.

Xuân Diệu điều khiển ngành thơ, Thế Lữ ngành kịch.

Hấp thụ không khí mới, cãi nhau loạn sá cãi nhau.

T RONG NGÀNH THƠ, Xuân Diệu đề nghị bàn cãi tìm đường lối sáng tác. Hoàng trung Thông muốn thơ ca tụng « đầu, lối ». Nguyễn Việt Hoài nói như một cái máy, vấn đề gì cũng xen vào.

Lam Sơn và Nguyễn xuân Huy hững hưng bỗ mươi năm nghỉ làm thơ, giờ nhất định sẽ tiếp tục làm thơ.

Huy Cận mới đến cũng nhảy vào bàn

cãi vài câu cho vui vẻ vấn đề hình thức của thơ. Tống Ngọc nói muốn

phát triển thơ tự do. Hoàng Phung

Ty toàn phát biểu ý kiến nhưng lại

ngượng ngập thôi. Nguyễn hoàng

Quân thắc mắc không biết có nên

lâm thơ tranh đấu trong lúc im tiếng

súng không ?

Nguyễn Xuân Xanh thêm ý kén là

có nên dắt tất cả sáng tác phải ca

tụng hòa bình không ? Huyền Kiều

cho rằng phải có mục tiêu sáng tác.

Buổi họp ngành thơ đi đến kết quả

là in một tập thơ ca tụng hòa bình.

Hoàng Công Khanh cho rằng làm cả

một tập thơ ca tụng hòa bình đậm

nhau để học hỏi.

Qua ngành văn, Nguyễn huyền

Điểm nói như sấm như sét. Nguyễn

VĂN-NGHỆ Ở HÀNỘI DƯỚI CHẾ-DỘ V.M.

Kính tặng anh H.V.P.
người tôi gặp một lần dã mến.
H.N.B.H.

Khanh nói đưa với bạn bè là đi bán thịt bò khô. Nhưng không chứng đến phải làm nghề đó. Lê văn Hồi, Bùi xuân Tuyên đi dạy học cũng kêu oai oái là chết đói. Anh chàng hung hăng nhất là Hoài Việt mà cũng phải nhăn mặt về cuộc sống.

Không khí văn nghệ thi ở Hanoi có hoạt động thật, nhưng mà văn nghệ sĩ thi diệu linh lẫm. Trong một cuộc họp khu phố gặp Thẩm Oanh, Nhà nhạc sĩ giàu này vẫn phong độ tư sản như thường, nghĩa là quần áo hộp, ca vát luých, súc nước hoa.

Đi lên chỗ ban kịch Tháng Mười gặp Nguyễn Việt Hoài. Tháng cha này bắt đầu chòn rỗi, không còn ba hoa nữa. Muỗi Sài Gòn mặt nhăn như bị, thanh với bạn bè là sấp hết gạo.

Nguyễn Huyền Sơn làm ban tuyên huấn Sơn Tây, nhưng vẫn thèm Hà nội. Tuần lễ nào cũng mò về. Với số lương ba mươi sáu cân. Huyền Sơn phải đi ăn chực ở nhà bạn mỗi khi về Hanoi. Thùy Linh hết chủ quan. Tin mãi vào kịch. Bây giờ mới thấy không những chẳng được hội văn nghệ giúp mà lại còn bị đánh thuế du hi nhu ai.

Về đến hàng Bông gặp Hoàng Phụng Ty. Trong anh chàng này chán quá, Thật đặc một « nguy binh ». Quân vàng linh, áo sơ mi trắng; thắt thểu lê đôi dép nhà binh.

— Thế nào, nguy binh đi đâu đấy ?

— Vừa ở làng Láng về.

— Lại xuống Minh Lang phải không ?

— Ủ, lại vào đấy ăn bám vây.

— Có sáng tác được gì mới lạ không ?

— Vài bài nhưng còn ngượng ngập lắm.

— Quay sang dịch thơ Trung Hoa đấy.

— Thắng Minh Lang đạo này ra sao. Bất mãn rồi phải không ?

— Sắp sửa !

— Thôi về nhé.

Đi đến đầu phố Bà Triệu thì gặp Duy Thanh và Nguyễn Quốc Trinh. Hai chàng này mới ở khu vực có khác, hăng quá, tràn giọng Mác xít, quần áo nau như nông dân cả.

— Thế nào, may vãi được gì ? lạ không ?

— Ít lầm, bây giờ phải hòa minh vào quần chúng. Chứ trước minh vẽ lão quá.

(đọc tiếp trang 28)





HẬN MỘT GIÒNG SÔNG

KHÔNG gian mờ mịt

Vòm trời không trăng sao
Gió rét đưa về rốn lạnh
Xưa Linh giang !

Nay Bến Hải !

Phương nào ?

Những hòn nambi dắt Bắc

Dất nước tràn binh đảo

Trời mưa cho mau tạnh

Cánh chim Hòa bình

Bay vút cao...

Thế rồi một buổi

Chim Hòa bình bay vút cao

Nhung...! Có giọng Bến Hải

— Là Linh giang !

Máu uất hận dâng trào

Non sông đem chia xẻ.

Đau đớn lòng xiết bao

Muốn hót lên sông Hồng dắt Bắc

Hai giang sơn

Cùng một giọt máu đào ?

Đây Cầu long dâng đặc

Và Đồng nai, Bassac

Đang đau buồn

Ôi ! Bến hải, Linh giang !

Một vùng đất bỏ hoang

(Hay nhung nấm mồ hoang ?)

Một vùng sông buồn chảy

(Hay một giọng máu chảy ?)

Hai bên bờ

Hai linh Việt ngô ngàng...

DẠ VĂN TRUNG



BÀI THƠ GIAO MÙA

Đề nhớ V.A. trong
buổi giao mùa

Mây xám giăng màn ngập lá xanh,
Núi mờ như nét vẽ trong tranh.
Mưa bay ron ron tinh sông nước,
Có kè chiều nay lạc thị thành.

Vui nhỉ ? Ta mở trường.
Nhưng ngày đẹp quê hương.
Dạy dàn em trẻ đại.
Dạy chúng nó yêu thương.

Tôi về đê cùng anh,
Rời hat mát đầu xanh.
Xây đài trong nắng mới.
Gieo rắc tình rạ, tranh.

Vui nhỉ ? Ta mở trường.
Nhưng ngày đẹp quê hương.
Dạy dàn em trẻ đại.
Dạy chúng nó yêu thương.
Nếu thôi học tôi về.
Gi đep bằng đồng quê.
Ngày thơ nàng thôn nữ,
Bên sông lảng lặng về ?

NGUYỄN VĂN SINH



Linh giang !

Linh giang !

Máu Việt xưa đồ loang

Xương Việt xưa chất đống

Nước Việt xưa tiêu tàn

Bến Hải !

Bến Hải !

Hận phân chia nỗi giỗng

Đôi bờ nay Bắc Nam.

Phải quét sạch lá rừng đè chép

Hận muôn đời với một giọng sông.

SONG HỒ.

HUYỀN VIỆM

CHUYỆN VUI

DẾ ƠI LÀ DẾ

NGÀY XUA tại tỉnh nà có một anh tên Dế. Anh nghèo xơ xác. Áo quần rách trước rách sau. Anh thường than thân trách phận mình: sao thượng Đế lại sanh anh ra làm chi mà nghèo dữ vậy !

Anh Dế thấy người ta ăn nhậu ngoài phố, anh thèm chảy nước dãi.

Anh hằng ao ước: trước khi nhảm mắt về bên kia thế giới, it ra anh cũng được một bữa no nê.

Anh hình dung lại cái đùi gà quay trong quán mà ông khách ngồi đầu bàn, đê râu cá chốt, đưa lên miệng cắn

ngon lành; ông ngồi đổi diện tướng tá cao

lớn, bụng phệ, nâng cổc rượu để lên nốc từng nốc lớn, sau khi nhai với cái đầu chim sẻ chiên.

Nghỉ đến đây, anh cảm thấy khó chịu quá, lắc đầu chán nản.

Bỗng, đôi mắt anh rực hồn lên. Anh đã nghĩ ra một kế... Anh đứng phắt dậy và dõng dạc gọi :

— Má mày ơi ! Sau bếp có tiếng the thé đáp lại :

— Tia thảng Nhái gọi tôi chi ?

Anh Dế nhìn vợ cười ngoại giao :

— Nè nhé, Tết sắp đến tôi định nói cái này cho má mày nghe. Má mày có bằng lòng không ?

Chị vợ cau có hỏi vặn lại :

— Chuyện gì tia nó cứ nói đi.

Anh Dế xoa hai tay vào nhau, nhẹ mắt, vẫn cái giọng cười đó :

— Tôi tính đi làm ăn xa. Vậy Tết này má mày với thảng Nhái ở nhà nhé.

Rồi không đợi chị Dế đáp, anh Dế nói tiếp :

— Má mày nghĩ coi, mình cũng là người như bao thiên hạ, không lẽ ở vầy chịu cảnh nghèo đói hoài. Tôi định xoay nghẽ làm thầy bói. Chừng nào khai giả, tôi sẽ trở về rước má con mày lên Thủ Đô. Và tôi sẽ cho má mày ở nhà gạch, đi ô-tô và bắt chước phấn son như mấy bà đầm, ăn cao lương mỹ vị ..

Dứt lời, anh Dế cười hề hề.

Chị vợ nguyệt dài một cái :

— Ủ, tia nó muốn đi thì cứ đi. Má này, đi có lâu lắm thì mùa Xuân tới tia nó cũng phải trở về nhé. Mẹ con tôi đợi.

— Được.

Đáp thế cho chị Dế vui lòng chờ

dễ gi làm ăn mau giàu đặng. Anh Dế ra đi... cốt ý được ăn một bữa cơm ngon lành, có rượu, có bồi, có đủ cao lương mỹ vị theo ý anh muốn, rồi có chết cũng cam. Thật ra, anh có biết nghề coi bói là nghề gì đâu !

SÁNG HÔM SAU khi ánh nắng vừa lở dạng ở lũy tre xanh, anh Dế xách va ly lần bước ra đi. tim sự nghiệp ! Thỉnh thoảng anh rao lên :

— Ai xem bói ? Thầy bói danh tiếng đây. Ba chục năm kinh nghiệm. Nói

trật không lấy tiền. Cam đoan mười như một...

Anh đi hết đường nầy sang đường nọ, nhưng không thấy ai gọi.

Chán nản, anh ngồi phết xuống gốc cây cồ thợ, trước một dinh thự nguy nga, nghỉ mệt. Anh lấy tay quệt mồ hôi. Anh cảm thấy dạ dày đòn cơm.

Anh lắc đầu buồn bã...

Đồng thời, có bóng một thiếu phụ, phục sức lộng lẫy, vừa thò đầu ra ngoài rào gọi anh :

— Ông thầy bói !

Nghe gọi, anh nhếch mép cười. Gương mặt đang thiếu não bỗng trở nên hân hoan. Lanh lẹ, anh đứng phắt dậy, chạy sau lưng thiếu phụ.

Vô đến phòng tiếp khách, bà chủ nhà mời anh ngồi trên bộ ghế trường kỷ đối diện bà.

Bà nói :

— Thầy coi bói chắc giỏi lắm. Nghe thầy rao tôi cũng biết thầy vào hàng « sư » và muốn coi liền. Thầy xem cho tôi một quẻ.

— Dạ, dạ thưa bà, đúng thế.

Tuy nói vậy, nhưng trái tim anh dường như nhảy « rumba » trong ngực. Anh lô lõng... Bỗng đâu anh kịp nhìn thấy chiếc cà rá xoàn của bà chủ nhà đang deo thiếu mất một hột. Anh nói nhanh :

— Thưa bà, bà đang rầu buồn dusk vì hao tài tổn của. Bà đã mất một vật gì quý giá, như hạt kim cương chẳng hạn.

Giựt nẩy người, bà chủ nhà mở đôi mắt tròn xoe đón hỏi :

— Vàng. Tôi đã mất một hạt xoàn 9 ly. Tôi muốn tìm lại món đồ đã mất. Vậy nhờ thầy chỉ cho. Chồng tôi hay dăng tin này sẽ quở mắng tôi dữ lắm. Vì là vật qui đã mấy đời



ông cha đẻ lại.

— Thưa bà, tôi thấy rõ hạt xoàn ấy còn trong dinh thự này. Bọn gian chua đem đi. Tôi có thể lấy lại cho bà. Nhưng...

Nói tới đây là bà chủ nhà ngắt ngang :

— Nhưng sao ?

— Nhưng... tôi cần ăn ba bữa ăn cho thật ngon, có rượu, có đủ cao lương mỹ vị, có bồi hẫu, rồi mới tìm ra chỗ giấu hạt xoàn.

— Ô ! chuyện gì chờ việc đó thì dê lâm

— Thưa bà, còn ông nhà đi đâu vắng ?

— Ở nhà tôi làm quan lớn trong triều hiện di khỏi.

Giụt mình, anh Dế xin « bà lớn » tha lỗi cho sự vô lễ của mình dám ngồi đối diện với bà. Nhưng bà đưa tay ra, nhở nhẹ :

— Thầy đừng ngại, cứ tự nhiên, tôi không chấp. Tôi bình dân lâm. Bây giờ, tôi cho bồi dọn cho thầy bữa ăn theo ý thầy muốn. Và thầy cố tìm cho tôi hạt xoàn đó, nếu đặng, tôi sẽ trọng thưởng.

— Thưa vâng !

Bữa cơm đã dọn ra với những thức ăn đặc biệt theo ý anh Dế muốn. Ngoài ra, tên bồi đứng khoanh tay trong góc phòng chờ lệnh anh biểu.

Anh Dế ăn ngon lành, rượu uống hả hê. Mặt anh đỏ gay như trái ớt chín.

Ăn xong, no quá, anh ngồi dựa lưng vào thành ghế. Anh thở ra nhìn anh bồi :

— Rồi hết một mạng !

Ấn ý muốn nói đã ăn một bữa cơm sang, có bồi hẫu hạ.

Qua bữa cơm thứ hai, thứ ba, mỗi khi dùng cơm no nê anh Dế cũng thở ra nhìn anh bồi nói như vậy.

Anh định ăn cho no nê rồi có ra sao cũng đặng. Vì nghèo quá, anh ao ước được ăn sung sướng như người giàu sang. Chờ việc tìm lại hạt kim

(đọc tiếp trang 31)

TRANG 25

NGHE NÓI lần này là lần đầu tiên có hằng phim Việt thận trọng trong việc lựa phim nhập cảng và chọn chuyên viên « chuyên âm », nên mấy ngày đầu đồng bào đã nô nức đưa nhau đi xem cuốn « TÌNH LAN VÀ ĐIỂM », nô nức gần được như đạo hoà nghênh phim « KIẾP HOA ».

Thì đồng bào, những người quan tâm đến tiền đồ điện ảnh Việt Nam đã thấy gì?

Thưa, đã thấy lại cần phải đặt ra ít nhiều vấn đề để cứu vãn nền điện ảnh Việt vừa mới phôi thai đã sa vào vòng bế tắc. Bế tắc vì cho đến ngày nay hình như các hằng phim đa số vẫn chưa có quan niệm chưa có chương trình kế hoạch gì hẳn hoi về mấy điểm sau đây:

1.— Vấn đề du nhập sản phẩm ngoại quốc

Ngược giòng lịch sử, có thể chia công cuộc nhập cảng phim ngoại quốc ra ba thời kỳ:

a) Thời kỳ phim Tây thuần chất.

Là thời trào du hý « văn minh » đó còn là món độc quyền của dân mẫu quốc, vi nhô nhưng đất nước ta thử hàng đó sang Việt Nam để gây bão không khí Tây phương trong chốc lát cho dù dịu tăm lòng tha hương. Cho nên hồi ấy chỉ có lớp dân Việt nào được thâm nhuần văn hóa Âu Mỹ thì mới sinh xi nê thôi, mặc dù là vẫn miến cưỡng bó thân vào cái cảnh « định đám người, mẹ con ta ».

Đúng như cảnh của giới tri thức bắn xù về ngành văn thi nhại nhãi học « Ane là lira, L'ane là con lira », về ngành họa thi vẽ hình phụ nữ Việt với đường nét của « Bà Đàm », về nhạc thi... hát Tây, vẽ kịch thi diễn vở « Les trois couleurs : Blanc, Bleu, Rouge », nghĩa là... chào cờ Pháp vậy.

Rút lại, suốt khoảng phần tư đầu thế kỷ, người Pháp nắm chặt trong tay việc nhập cảng phim nên họ muốn cho mình « soi » món ăn tinh thần nào thì mình phải soi món ấy. Mà mình đã được tầm bồ bằng những chất gì? Văn chương làm sao thi điện ảnh làm vậy: phần lớn là chất Lãng Mạn, Phiêu Lưu, Diễm Tình, U uất, như loại phim rút trong tác phẩm của Alexandre Dumas, Conan Doyle, Michel Zévaco, Pierre Benoit, v.v. ra thôi.

Nghĩa là không có ích gì cho việc rèn luyện tâm trí của một dân tộc

NHÂN ĐI XEM MỘT CUỐN PHIM

CẦN ĐẶT LẠI BA VĂN ĐỀ

vong quốc. Trái lại, còn gây ảnh hưởng xấu sa cho thế hệ nam nữ thanh niên vừa định quật khởi (phong trào Yên Bác, Đô Lương v.v.) thì đã làm bước phong dâng tinh thần (đua nhau tự vì tình, đua nhau xuất dương không định chí).

Rồi thời đó qua đi vì có cuộc phản ứng của một nhóm người « ái quốc trên lãnh vực điện ảnh » gây ra:

b) Thời kỳ phim Việt thuần chất thứ I.

Bốc lên như cồn, nhưng bản thân đã là lửa rơm lại gặp sức đốt phượng ngoại lai rất mạnh nên bị dập tắt liền, sau hai cuộc thử thách đau thương với mấy cuốn phim « Ton Fou, Cảnh đồng ma, v.v... » và với mấy tập san thảo luận về điện ảnh.

Như đã thấy, phong trào này chịu ứng từ trong trứng là vì, về mặt chủ quan, mình chưa có chuyên viên đầy đủ và nhất là chưa có vốn, còn về khách quan thì « thiên hạ » người ta như chóng như mác ấy, ai người ta để cho mình mọc mũi sủi tăm lên — để mà cạnh tranh với người ta ấy à?

Phong trào tự trị về nghệ thuật cũng theo sát phong trào độc lập về chính trị mà sang thế giới khác, nếu chưa phải là đi Côn Lôn, Inini, Mã Đảo !

Nhưng cũng nhờ vụ thúc tinh vân nghệ đó mà Chính quyền Bảo Hộ phải tìm một « lỗ xì hơi » — Soupape de Sureté » không những là cho ngành Điện Ảnh mà lại còn cho mọi bộ môn văn nghệ khác nữa.

Thì đây, Văn thi có Âu Tây Tưởng tiếp sức với Nam Phong tung thư để dịch sách báo Pháp; Họa thi có ông Tardieu khuyến khích những Nam Sơn đi vào con đường « hình Việt, hồn Âu »; Nhạc thi có Tino Rossi và « Les trois petits cochons »; Kịch thi diễn xuất lu bù những

Molière và Thạch Sĩ Bia. Dĩ nhiên các ngành khác mà đã « được » phiên dịch thì Điện ảnh cũng phải vượt sang:

c) Thời kỳ phim Tây phim Tàu chữ Việt.

Thật đúng là đề huề: Tây, Tàu nói, ta dịch. Nhưng thoát kỹ thùy, vào khoảng trước sau 1950-51, thì việc phiên dịch lại lọt vào tay những ông « Tây An nam và An nam Tây » nên tất nhiên là phải viết ra những giòng « An nam giả cầy » thậm chí là đầu Ngô minh Sở (xem phim La Renarde và đồng hội, đã được bán tới trong Tin Mới số 20, trang 4).

Quả là một tai họa lớn! Song, may thay, đã có ít nhiều chiến sĩ văn hóa vô danh thầm lặng len lỏi vào các nơi cấm địa (là các hằng nhập cảng phim) kia mà vớt vát được phần nào lấy thanh danh chữ Việt, nên gần đây mỗi khi đọc hàng chữ sáng trên màn bạc, quan khách Việt minh đã đỡ tủi thân.

Trong khi chủ trương phiên dịch phim ảnh thi ngoài mục đích đồng hóa dân Việt bằng lợi khí màu nhiệm nô, ngoại nhân còn được lợi là đầy túi tiền nữa.

Vì sao? Vì người dân Việt bực thường, nhất là đàn bà con trẻ, lập tức đổ xô vào các rạp xi-nê (do đó mà muốn tranh lại khách hàng quen thuộc của mình, các đoàn ca kịch cải lương đã sẵn ra thử tuồng, được gọi là La Mã — tuồng Tây — để bắt chước và nhiều khi để hại lại màn ảnh, hỏng giàn lấy khán quan). Số lượng quan chúng xi-nê tăng lên gấp bội, khiến cho phải tư sản Việt Nam phát sốt ruột, một là vì e ngại tâm trí đồng bào sẽ bị các tướng Tarzan xâm lăng mất, hai là vì lo sợ dân minh cứ kìn kìn « gánh vàng di đồ sông... Tây, sông Tàu » mãi thi nguy quá, nên họ đã sớm giác ngộ và tái khởi;

Phong trào phim Việt thuần chất thứ II.

Được phát triển cả ở nước ngoài (nhất là ở Pháp) cả ở trong nước lẫn ở « ngoài kia » (phim Việt Nam Kháng Chiến) nữa! Đây là cây nhà lá vườn, từ đạo diễn đến diễn viên đến chủ hằng đều là « đồng bào với nhau » cả, nên công việc đương nhiên là phải chạy như gió vậy. Nhưng sự đời nào có phải đơn giản như thế đâu chứ?

Là bấy giờ rằng về khía chủ quan, người minh đã dám bỏ vốn ra kinh doanh thực đấy, song « phép nước » còn đặc biệt tính chất thực dân, nên trăm nghìn luật lệ cản đường tiến thủ của mình về mọi mặt lý tài (chuyên ngắn), nhân lực (chuyên viên), vật lực (vật liệu, dụng cụ); giá đã lại một cổ nằm bẫy thử chông, hóa ra tổn thời giờ, tổn cả mồ hôi nước mắt và nhất là tổn của. Thành thử rút cục « nội hóa » đắt hơn « ngoại hóa ». Do đó, sau một thời kỳ bồng bột rất là ngắn ngủi, hiện nay một số lớn hãng sản phim dành phải cởi giáp lai hàng đè, ngựa quen lối cũ, quay về con đường... để ăn :

d) Thời kỳ phim Tây, phim Tàu tiếng Việt.

Thí lý do chủ quan tuy ranh ranh ra đó, song cũng còn có lý do khách quan ngầm ngầm này nữa: là phiên dịch « bằng chữ », vì còn phải đánh vào lý trí khán quan, nên chưa kiến hiệu bằng phương cách phiên âm — nên gọi là CHUYỀN THANH mới sát nghĩa hơn là chuyền âm (1) — nó đánh thẳng vào thính quan, tức là tiếng nói dễ bén vào tinh cảm nhạy hơn là thị quan. Do đó ngoại nhân nỗ lực xúc tiến việc chuyền thanh phim của họ để tải sang chinh phục người Việt.

Thì vừa gặp ngay lúc hàng ngũ « điện ảnh nội hóa » tan rã nên cuộc xâm lăng nô diễn ra một cách vô cùng mau lẹ: hầu khắp các hằng đang thi đua dịch phim, hầu hết các rạp đang hứa nhau chiếu phim dịch.

Đất hàng như tôm tươi.

Làm cho khách mẫn thế lại phải ưu tú. Rồi có lâm người nông nổi muốn chặn đứng cuộc « đồ bộ » nô ngay tức thời bằng cách la lối « Điện Ảnh Việt Nam SOS ».

Kêu gọi là chí lý lâm. Nhưng kêu gọi suông thi phỏng có ích gì?

Cho nên, trước khi muốn ngăn giặc

(1) ÂM là GIỌNG, THANH mới là TIẾNG. Đây là chuyền tiếng chứ không phải chuyền giọng. Vâng, thiệp, hờ thường nói « điện viên đó có cả THANH lẫn SẮC » chứ có ai nói là « Âm và Sắc » đâu?

thì phải chỉnh đốn hàng ngũ đi dã (huy động, tổ chức, sáng tác chu đáo; nhân lực, vật lực, tài lực đầy đủ). Rồi thi hãy kêu gọi.

Bằng chừa chuồn bị kịp thi nhiệm vụ đầu tiên là phải thỏa hiệp, phải tạm thời dung hòa với địch, nghĩa là phải có hiệp ước (có quao niệm, chương trình, kế hoạch) ràng mạch về việc nhập cảng phim ngoại quốc.

Muốn vậy thi người mua phim ngoại quốc vào chiếu ở nước mình phải thông tỏ đường lối đi tới của dân tộc mà họ những sản phẩm nào thích hợp với tinh thần TỰ DO DÂN CHỦ, CÔNG LÝ XÃ HỘI của đất nước thi mới tránh nỗi cái tội đầu độc nhân dân.

Đó là về phương diện chính trị phải bàn kỹ rồi mới bàn tới vấn đề chuyên môn, vấn đề kỹ thuật.

2.— Vấn đề giáo hóa bằng phim ảnh

Nhắc lại mãi e càng thêm nhảm, song vẫn cứ phải nhắc: không còn ai chối cãi được rằng: hiện nay màn ảnh mỗi ngày mỗi chiếm một địa vị bộ phận trọng đại ở trong lãnh vực giáo hóa nhân dân. Chưa cần kể tới các nước văn minh tân tiến vội, hãy tính ngay đến nước mình, tính ngay đến hai đô thành Saigon Chợ Lớn

cũng thấy đêm đêm kè có hàng vạn con người đã lấy văn nghệ (là sân khấu và màn ảnh, nhất là màn ảnh) làm là cao tinh thần đề hàn gắn mọi vết thương lòng, làm liều thuốc nhiệm màu để tẩm bồi tinh thần, làm tinh thần êm đềm ấp bao nhiêu hy vọng mà đời thường không cho họ có thể vươn tới được. Rút lại thi màn bạc đã siêu hóa được con người, nếu phim ảnh giữ nỗi nhiệm vụ khai hóa của nó.

Nhưng « nó » phải giữ nỗi nhiệm vụ đó thi « nó » mới có lợi, bằng không thi, ngược lại, nó là một liều thuốc độc hiệu nghiệm vô ngàn, không có sức nào chống đối nổi. Vì còn ai dám chối cãi là xi nê không có một uy lực vạn năng thu hút người ta, ám ốp người ta, chài ngải người ta, mạnh hơn cả uy thế của cha mẹ trong gia đình, mạnh hơn cả uy tín của giáo sư nơi trường học, mạnh hơn cả chính quyền ở ngoài xã hội. Mạnh hơn nhiều vô kể vì những « giáo sư, và cha mẹ và chính quyền ở trên màn bạc » toàn là những tay mê phạm đại tài đã mang tài sắc ra bố cục một cách rất công phu, rất khoa học, rất mỹ thuật mọi bài học quyền rũ người ta. Cho nên chúng ta không lòng mà cưỡng lại nổi.

Mạnh hơn cả sân khấu vì trước hết xi nê có nhiều tính chất đại chúng hơn sân khấu; đã vậy xi nê lại còn có nhiều khả năng biểu diễn hơn kịch vi nó muôn mang minh đến không gian nào, về thời gian nào cũng dễ như chơi, chứ không thu hẹp phạm vi hoạt động vào « ba bức tường » của Sân Khấu. Hơn nữa nó lại là nơi tập trung, nó là tổng hợp của tất cả các ngành văn nghệ, cho nên phải đặt nó vào hàng đầu bảng trình tự của nền giáo dục nhân dân: một đạo diễn có công, một diễn viên có tài nhất định phải là một người cai tạo tâm linh nhân dân man lụt và bền bỉ hơn ai hết, Chứng cứ: là ty hối ta xem trong đời sống vật chất và tinh thần hàng ngày, từ cử chỉ ngôn ngữ đến y phục trang sức, từ tư tưởng qua hành động đến tình cảm, thành khẩn mà giải đáp thi vòi tinh hay hữu ý há ta có chịu chút ít ảnh hưởng gì của các diễn viên màn ảnh không? Nhất định là có.

Bởi vậy có kẻ đã không ngoặt mà nhận định rằng: tác phong chung của nhân loại về t.k. XX này là tác phong do màn ảnh nêu lên (hiện h

(đọc tiếp trang 32)

CÙNG CÁC BẠN

Số này là « SỔ TẮT NIÊN » của Đời Mới.

Sau khi đọc số này, xin các bạn đến mua.

TẬP XUÂN ĐỜI MỚI 1955

đè đọc trong mấy ngày nghỉ Tết.

Tập báo Xuân kè 3 số: 149 - 150 - 151 và bạn đọc dài hạn cũng chỉ trả tiền là 15 đồng mà thôi.

Sang năm Ất Mùi, Đời Mới xuất bản một số đặc biệt

ĐẦU XUÂN

Thêm trang — In nhiều màu.
Trình bày mỹ thuật — Bài vở
chọn lọc giá vẫn không tăng.



NGỌC AN

BÀI SỐ 5

Của Ngọc An, lớp Tân Đề Tử trường Huỳnh Thị Ngà, Tân Định. Số điểm 16 trên 20.

Lời phê bình của giáo sư THÀNH
Nhịu ý tứ, câu văn gọn gàng sảng sưa.
Gợi hình.

BÀU BÀI

Hãy tả một người sửa xe đạp đang làm việc dưới bóng cây ở ngã tư đường.

BÀI LÀM.

Hôm qua, trên đường đi học về, xe đạp bỗng dứt giây xén. Thi may quá, ở gần ngã tư có chỗ sửa xe đạp.

Tôi liền hỏi hả dắt xe lại, một ông già đơn đả hỏi tôi: « Cô hư cái chi? »

Tôi đáp: « Dạ, xe cháu đứt xén »

Ông không đáp, cứ xuồng loay hoay gõ « cát-te » ra. Tôi lặng yên xem ông làm. Vá đòn chung quanh. Chỗ ông làm nút dưới một t้น cây rậm rạp, mắc đầu trưa rồi, nhưng vẫn rợp mát.

Đồ nghề của ông vốn vẹn có một cái kềm, 1 cái kềm vặn ốc, vài sợi dây thừng, mấy miếng lót thủng, vài miếng giấy để chui và một chậu sành mè nước cồn nhiều; đồ lặt vặt để sửa xe đạp một miếng sắt to dùng để tháo cái đe, với một ống bơm. Các đồ ấy ông bày biện lên một cái xe, thứ mấy xe bán cà rem, đã cũ, lớp dầu nhớt đóng đèn xám, mấy cây cầm bánh xe đã sét, vẫn đóng chung quanh gần mục.

Bây giờ ông đã gõ « cát-te » xong rồi, ông lấy một cái đinh to đục khúc dây xén gãy ra, ông xoay qua, xoay lại lắp vào tháo ra... Ông phải lựu

★ ★ ★ ★ * CUỘC THI CỦA ĐỜI MỚI * ★ ★ ★ ★
 ★ BÀI LUẬN QUỐC VĂN ★
 ★ ★ ★ ★ HAY NHỨT LỚP ★ ★ ★ ★

chọn những khúc dây xén cũ của ông mà được một cái vừa khúc xén gãy mới rồi.

Gió lùa lùa phe phẩy thổi, những lá vàng trên cây từ từ rơi xuống chỗ ông làm, vài con chim con ríu rít trên cành đồi mẹ, nắng đã dừng đỉnh đầu, cảnh vật u hoài chim trong nắng dội.

Một cái xe hơi chạy qua bόp kèn inh ỏi, làm cho tôi trở về thực tế. Một vòng bụi cuồn tung lên phía sau của chiếc xe hơi, tôi vội móc khăn bụng mũi, nhưng chừng ngó lại ông già, thi thấy ông vẫn điềm nhiên châm chỉ làm việc. Tôi bỗng thấy lòng se lại và lặng ngắm ông: Ông có chừng năm mươi ngoài, nước da sạm nắng, ông mặc cái quần cụt đen mốc, cái áo dinh dâu, chân tay nổi đầy gân, Trần nhăn, mắt sâu lưỡng quyên cao lên, cầm nhô ra. Thoạt nhìn vào chúng ta có cảm tưởng đây là một bộ xương người ở đời thương cỏ. Tóc ông đã bạc gân hết, mỗi con gió nổi lên, làm cho đầu tóc của ông lại bồng lên, mỗi lần ông cử động, toàn thân ông run lên như sốt rét.

Tôi xem ông đã già đi trước tuổi.

Và hình ảnh ông tôi lại hiện ra. Ông tôi năm nay cũng chừng bao nhiêu tuổi nhưng đủ mặt con cháu đề sán sóc ông. Tôi bỗng hỏi ông: « Ông à! Ông có con và cháu không à! »

Ông không ngừng đầu lên, nhưng đáp: « Tôi có con, nhưng chết rồi, chỉ còn có hai đứa cháu bé! »

Tôi tính hỏi ông nữa.. nhưng ông đã đứng dậy và nói: « Rồi, cô! »

Tôi thấy thương hại ông quá! Tôi đáp: « Dạ, ông lấy bao nhiêu, ạ! Ông à! Cháu chỉ đáng cháu của ông, ông đừng gọi cháu bằng cô, kỳ lắm!! Có lẽ cháu ông cũng di học? »

Ông nở một nụ cười mà tôi tưởng chừng như ông khóc, nụ cười của ông, tôi không hiểu nghĩa của nó ra sao... Ngạo dời hay yêu dời?...

— Năm đồng cô à!

Tôi thấy ông không đáp theo câu hỏi của tôi. Nhưng vẻ mặt của ông đầy vẻ buồn, tôi lẽ phép trao tiền cho ông và ra về.

Tôi xem đồng hồ tay đã mười hai giờ mười lăm. Nhưng tôi vẫn đạp từ từ, tôi muốn để cho tư tưởng theo dõi ông già. Lòng tôi hoang mang, đầu nặng trĩu. Tôi toát mồ hôi, mặc đầu bảy giờ gió lồng lộng thổi... lòng tôi chua xót khi nghĩ đến còn bao nhiêu người phải cực nhọc lầm mời dời lấy một bát cơm.

Đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ, tôi phải ráng học và ngày kia tôi lớn lên, biết đâu tôi sẽ giúp đỡ những người nghèo hơn ông.

Tôi thấy như vừa trút được một

Trên đường giao thương Việt-Pháp

Muốn giao thiệp, mua bán, mua hay thuê nhà phố, muốn hỏi điều chi ở nước Pháp, ở Paris. Các thương gia, nghiệp chủ, người muốn sang chơi Paris, nên hỏi nơi:

ETUDE DACEL

Branche Orient

71, Bd Sébastopol, Paris 2^e

Việc của Ông Bà sẽ được trọng nom từ tέ.

gành nặng, khoan khoái đạp xe về nhà. Gió vi vu thời đưa tôi, tôi có cảm tưởng như gió đã thông cảm với tôi.

NGỌC AN

★
NHẮN TIN

— Các trò: Ngọc An, Trần Công Đài, Huỳnh Văn Thu, Đinh Văn Cường.— Đã gửi Đời Mới từ số 147 về trường. Trò Nguyễn Công Trợ: Đã gửi báo về nhà từ số 147.— cả 5 bạn đều được lẵng số Tết Đời Mới.— Báo gửi nhà bưu điện hết.

— Đã nhận được bài của các trò: Phan Như Tuyết, Ng. Ngọc Chương, Ngọc Hồng, Bình Minh, Ng. Thị Mỹ Nhụng (Mỹ tho), Ng. Thị Ngọc Anh, Ng. Thanh Huy, Trần Đức Sở—Bạn Bảo Lộc: Cho biết địa chỉ để biếu báo.

Đề được CHÂN LÝ HÓA đời
mình nên xem tạp chí
TÌM HIỀU

THÔNG - THIÊN - HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-đức, không
đảng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá
Chân-lý

Giải-quyet nhiều vấn-dề khó-khăn
khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì? và Sứ
mạng của Ta đối với Ta, đối với
Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bào, Công-chức, tư-chức,
thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim
Hiểu Thông Thiên Học.

Bao-quán : 35 đợt-tá Grimaud—SAIGON
Giám-đốc: NGUYỄN-VĂN-HUẤN
Chủ bút: NGUYỄN-THỊ-HAI

Lương y Việt Nam

Trên 30 năm kinh nghiệm chuyên tr
bịnh ho, Người lớn ho lao, ho huyết, ho
phong, ho thai và sán hấu, trẻ em ho
ban, ho gió, ho gà rất đại tài.

Trị bịnh có bảo đảm, xem mạch cho
thuốc liều.

Phòng xem mạch tại số 5 ngang chợ
Thái Bình Saigon.

Chú ý: Bịnh ở xa không tiện đến
phòng mạch cứ gửi thư xin toa, cần kè
rõ chứng bịnh, và địa chỉ, nhớ gửi cò^đ để trả lời.

Thơ để y sanh

NGUYỄN MINH TRÚ

N° 5 Passage Colonel Grimaud
chợ Thái Bình Saigon

Một tháng sinh hoạt văn nghệ..

— (TIẾP THEO TRANG 23)—

— Thế còn thi sĩ Uơm đẹp của tôi
đạo này có sáng tác nhiều không?

— Không, còn đang thi nghiệm,
nghĩa là lao động hóa với cuộc vườn,
cây ruộng. Uơm đẹp giờ minh nhất
định thủ tiêu.

— Ô, tự nguyện tự giác của cậu cao
đây. Thời minh về nhẹ lúc nào rồi
ghé qua chỗ mình ở chơi nhé.

LAI ĐẾN CÂU CHUYÊN tập thơ
Hòa Bình, Hoàng công Khanh bảo
minh rằng cả một tập thơ mà có lầm
đề tài thế thi nhảm lầm. Nhưng văn
nghệ chỉ huy mà! Nghê sĩ chỉ là một
người học trò và lãnh tụ là thầy giáo,
thầy giáo lãnh tụ ra cho đẽ tài gì thi
học trò nghệ sĩ « hùng hục » sáng tác
về đẽ tài đó.

Nguyễn huyền Sơn bảo minh có
một bài trong tập thơ hòa bình.
Nhưng Xuân Diệu phê bình bài của
minh đẽ cao anh hùng cá nhân quá!
Ca tụng Nehru như thế là sai chính
sách. Nhưng thôi tạm được.

— Ủ, thi tạm được là khá rồi.
Chẳng nhẽ lại đi làm thơ như vè của
Dương Chí đẽ chửi Mỹ sao.

— À cậu này, thằng cha Nguyễn
hoàng Quản cũng xoay ra làm thơ
thời sự mới chết chứ.

— Ô, miễn làm được tiền là chu
rồi, cần quái gì.

— Nay Nguyễn văn Lang nó viết
phóng sự ở Sông Hồng hàng qua.
Không biết nó có mò xuống Hải Phòng
quan sát không mà nó biết nhiều
thế.

— Nay Hoàng Giác dạy nhạc ẽ
quá. Thật là bi đát cho nhạc sĩ chủ
cái.

★

CUỘC SỐNG của người văn nghệ
ngày một bi đát vật không chỗ
dung thân. Nghe đâu nhiều cậu đã
xuống Cảng để vào Nam. Không biết
ở trong ấy thế nào, cái mầu sắc văn
chương truy lạc đã hết chưa? Nghe
đài phát thanh thấy món nhạc ru
ngủ hấy còn nhiều lắm. Một đằng thi
khô quá, một đằng thi ướt quá, hai
đằng đều không di đến đâu cả. Người
văn nghệ không tìm cách tự cứu thi
nguy lâm.

Ủ, gia đình minh đi rồi, minh ở
chẳng có lợi gì cho văn nghệ mà rất
có thể chết doi. Xa gia đình buồn
chết đi được, ngày mai thử xuống
Hải Phòng xem sao. Nếu tiện ta làm
một chuyến đi có lẽ vui.

Gặp Thế Lữ ở trụ sở hội sinh viên.
Nghe trình bày một quan niệm về
kịch nói cũng hay hay. Nhưng không
hiểu sao kịch nói lại diệu dung thế.

Có nhẽ về nông dân người ta phát
triển mạnh quá, thành ra món ăn tiêu
tu sản bị ẽ chăng?

Khách quan mà nhận xét minh thấy
rằng nền văn nghệ Việt Minh có
nhiều điểm hay và nhiều điểm dở Văn
chương tiêu tu sản vẫn là món văn
chương được quần chúng thích nhất.
Thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Chế
lân Viên, tú thơ công nhân và nông
dân đẽ bẹp những bài thơ của Hoàng
trung Thông, Trần Hữu Thung, Xuân
Cang, Tú Nam. Vì họ là chiến binh
làm thơ chiến binh, là công nhân làm
tho công nhân, là nông dân làm tho
nông dân. Chủ các thi sĩ tiêu tu sản
mà làm các thứ thơ kia nghe chói tai

The thi cái bản thân minh là bản
thân tiêu tu sản, sống giữa cuộc đấu
tranh giữa hai giai cấp vô sản và tư
bản ta hãy làm cái nhiệm vụ tim bay
tho đẹp đẽ. Phải, nhưng mà Marxime
Gorki đã bảo rằng văn nghệ và chính
trị phải đi song song. Thế thì, nghĩa
là văn nghệ sĩ là dày tờ của lãnh tụ,
chao ôi, đẹp đẽ quá. Danh giá nhỉ,
người văn nghệ sĩ! Anh là bồi bút
phải không?

Thôi, đẽ chối mà, sự thật là sự
thật chửi ai mà xuyên tạc được. Thi
ra đi là buồn, nhưng đành vậy, chử
biết nói sao. Chỉ biết rằng ở đâu
thì anh Nguyễn định Thị ạ, người
văn nghệ sĩ chân chính nhất định
phải giữ thiên chíc và phẩm giá
của nó. Nó nhất định không làm bồi
bút cho lãnh tụ thực dân và đế quốc.

Và chuyến đi của tôi chưa hẳn là
tim ty do, mà là xây dựng tự do.
Chưa phải là ở bên kia vĩ tuyến mười
bảy có sẵn Chân Thiện Mỹ. Mà ở đó
có thể phụng sự chân thiện mỹ được
để dàng một tí xiu.

HỒ NAM BÍCH HƯU

**VỀ CUỘC THI ĂN ĂNH
CỦA BÁO ĐỜI MỚI**

Sau Tết, Đời Mới sẽ nhờ ở
một ban giám khảo chấm cuộc thi
ăn ành mà chung tôi đã tổ chức.

Các bạn Nam Nữ thanh niên
đã gởi hình dự thi, xin dón chờ
kết quả trong tháng tới.

DÉ ƠI LÀ DÉ

(tiếp theo trang 25)

cương đã mất, thì làm sao anh bồi cho ra.

Sau ba bữa cơm, ba tên bồi lấy làm lạ, hợp nhau thi thầm:

— Đúng rồi, anh thầy này giỏi quá, anh biết tựi mình lấy hạt xoàn của bà mà chưa bán để nên anh đã nói mỗi khi dùng cơm xong: « Rồi hết một mẻ mạng ».

Cả ba anh bồi xanh mặt, sợ run người mình, mày nòi gai; họ bàn nhau:

— Thôi chúng minh nên thú thật với thầy bồi, đãng trả hạt xoàn lại cho bà. Nếu không, anh thầy bồi chỉ tựi mình lấy thi thể nào ông về bà cũng nói lại, tựi mình sẽ bị xử tử hết.

Cả ba đồng tán thành. Họ rón rén tìm phòng anh Dé thủ thật cùi gianh đứng và đưa hạt xoàn nhờ anh trả lại bà chủ nhà cách nào cho kin đáo, cho bà biết họ đã ài cấp.

Anh Dé cầm hạt xoàn trên tay, nhéch mép cười sung sướng, nói với ba anh bồi:

— Thấy rõ nhu ban ngày và biết ba anh lấy hạt xoài này. Nhưng thôi, biết tội ài nán, cái ta qui chánh như vậy thi tốt lâm, tốt lâm.

Nói đoạn, anh Dé bảo một anh bồi ra sân già vịt lụa bắt một con gà nào lông là kỳ dị hơn mấy con gà khác.

Anh đέ con gà, nhét hạt xoàn vào cổ cho nó nuốt.

Xong, anh cho mời bà chủ nhà lên và cho hay: « Tôi đã tìm thấy hạt xoàn trong bụng gà, vì có một hôm bà đi ra sân, rủi đánh rót, văng xuống đất, nên một con gà đã nuốt vào bụng »

Đoạn, anh sai bắt một con gà, mổ bụng ra.

Tìm dặng hạt xoàn, bà chủ nhà mừng rỡ khôn xiết, bà phục và khen

**DÙNG
HỒ VIỆT NAM**
Dán giấy, bao thơ thật là tiết kiệm.

Chải GOMFIX
Giúp bạn đẹp thêm và dễ tắm gội.

BRILLANTINE BOBEBEL

Sản phẩm do Nhà PHƯƠNG MAI sản xuất

**CHỈ CÓ TÀY MỤC
PHÙ THỦY**

mới tẩy được các vết mực lâu năm

**PHẦN THOA SÁI
PHƯƠNG MAI**

Dùng mát da và trị sài ghè cho trẻ em.

Một sản phẩm tốt nhất ở Việt Nam

TRANG 30

Hộp thư tòa soạn

Bạn Vương Thành (Nha Trang):

Sao lông mạn thế. Tình cảm cá nhân quá! Không đáng được. Đợi loạt bài khác tiến bộ hơn. Thân mến.

Bạn Thành Minh (Sài Gòn):

Sẽ chuyển cho bạn phụ trách mục đó. Gửi bài số xuân muộn rồi. Đa tạ.

Bạn Ngọc An (Phú Nhuận):

Vẫn lưu loát nhẹ nhàng. Tiếc! chưa biết cách xếp đặt cho câu chuyện thêm phần cảm động. Có khả năng. Có gắng nữa nhé. Sẽ định chính Thân mến.

Bạn Châu Văn Mô (Phan Rang):

Rất tiếc chúng tôi chưa hề nhận được bài nào của bạn. Có lẽ thất lạc chàng? Rất hoan nghênh những ý kiến hay và mâu chuyện mới lạ. Tin tưởng.

Bạn Nhung Văn Kha (Huế):

Bạn cứ gửi thêm, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận. Đã nhận đủ đây. Thân mến.

Bạn Tuyết Anh (Chợ Lớn):

Nhận xét và ý nghĩ trong bài thơ đó thành thật đây.

Bạn có khả năng. Nên chú ý sáng tác nhiều sẽ có kết quả khả quan. Thân mến.

Bạn Văn Dương (Huế):

Đa tạ. Đang xem. Nếu khả quan xin chiêu ý bạn. Thân mến.

Bạn S.M. Quân (K.B.C. 4531):

Cám ơn bạn đã giúp ý kiến. Nhưng đa số người thích ngược hẳn ý của bạn. Nếu đúng. Xin chiêu ý của tác giả... Thân mến.

Bạn Mai Huy Hoàng (Hải Phòng):

Báo Đầu Mới vẫn gửi đều ra Hải Phòng đây chứ chắc bạn không để ý.

Bạn Hà Mộng Hùng (Sài Gòn):

Bạn cứ gửi. Trước khó sau thành quen. Miễn là cần phải chú ý nhiều và nhận xét thật tinh vi. Thân mến.

Bạn Quang Việt (K.B.C. 4147):

Rất hân hạnh được biết thêm bạn lại là nhạc sĩ nữa. Bạn cứ gửi. Nếu khả quan xin chiêu ý bạn. Thân mến.

Bạn Khai Minh (Cần Thơ):

Vì lần lượt trả lời thư các bạn mà. Yên tâm. Đã nhận dù.

CÁC BẢN:

Minh Lương, Nguyễn Hoàng Giang, (Sài Gòn) Vương Thành (Nha Trang) Việt Cao Minh Cường (Huế) Thanh Lam (Xuân Thọ) H.S: Thanh Thể (Sài Gòn), Nguyễn Hoàng Linh (Nha Trang), Nguyễn Việt Cường (Sài Gòn), Trần Liêm Bích (Tuy Hòa), Hoàng Sơn, Hoài Kim, Kim Đài, Ngô Đức Bón (Huế):

Thư và bài của các bạn chúng tôi đã nhận dù. Đang xem. Đa tạ. Kính chào thân mến.

TÒA SOẠN ĐỜI MỚI

ĐỜI MỚI số 148



TIN Y HỌC

ĐÃ TÌM RA THUỐC THẦN TRỊ bệnh ho do bệnh cúm sanh ra

TRONG VÒNG 50 năm nay vẫn chưa giải quyết được vấn đề số 1 của xã hội. Vấn đề ấy không phải là định công lạm xuất bay nhân mãn... nhưng chính phương thuốc trị bệnh cúm.

Mỗi năm, bệnh đã làm cho dân các nước trên thế giới điêu đứng. Các nhà bác học vẫn chưa rõ con đường phát triển của bệnh. Họ mới chỉ biết có hai mầm độc của bệnh. Nhóm A ít hại; cứ hai hoặc 3 năm xuất hiện một lần, nhóm B, nguy hiểm hơn, cứ 4 đến 6 năm lại xuất hiện. Khoảng 30 năm lại có dịch cúm lan khắp hoàn cầu.

Dịch cúm năm 1920 đã làm 15 triệu người chết.

Mầm độc ấy ở đâu ra?

Trong thời kỳ yên ổn, mầm độc ấy nằm nơi nào trong cơ thể?

Những câu hỏi ấy cũng chưa được trả lời một cách minh xác. Ở viện quốc gia nghiên cứu về bệnh cúm của Anh các bác sĩ cho rằng mầm độc nằm nghỉ trong một năm rồi lại thúc dậy theo từng khoảng thời gian đều đều.

Mầm độc gây ra bệnh cúm không nguy hiểm mấy. Có thể trở lại bình thường trong vòng 10 ngày. Nhưng mầm độc của bệnh cúm mới chỉ là đội « quân tiền phong » mở đường cho một loạt mầm bệnh khác. Đội quân này lập những chướng ngại vật khắp bộ máy hô hấp; có khi tận đến màng óc để chống với bạch huyết cầu. Phế cầu khuẩn (pneumocoque) khuẩn màng não (meningo-coque) thừa dịp tổn thương quan, gây ra bệnh ho, dần dần bệnh sưng phổi, bệnh đau màng óc những bệnh ở bộ máy tuần hoàn.

Bác sĩ người Đức Joseph Klosa 33 tuổi chuyên chủ trị mầm độc bệnh cúm. Người ta bắt đầu rõ chiến lược của mầm độc. Mầm độc làm cho các

màng nhầy (muqueuse) tiết ra chất nước vừa làm cho các mầm độc dễ di chuyển lại vừa làm đồ ăn. Hai bác sĩ Pháp và một bác sĩ Dale, người đã giặc giải Nobel, đã chế ra một thứ thuốc trừ chất nước, món ăn của mầm độc, nhưng tiếc thay thuốc chỉ công hiệu trước khi bệnh ho phát sinh.

Theo con đường ấy, bác sĩ Klosa đã tìm ra phương thuốc hết sức hiệu nghiệm: thuốc « Diphtémine » chính tên thật là: Chlorhydrate de l'ester diméthyl Amino-éthylique de l'acide déphényloxy-acétique. Thứ thuốc này, sau 4 năm thí nghiệm đã có đem bán.

Trong 3 ngày, mầm độc sẽ bị tiêu tan

Nếu bệnh ho đã nặng, uống thuốc « diphtémine » vào, trong giờ đầu, hình như bệnh nặng thêm. Hai giờ sau, bệnh hạ một cách đột ngột. 3 ngày sau thuốc đã thắng được bệnh ho.

Chuyển đau, dùng thuốc ngừa, thi thuốc lại vô cùng linh nghiệm,

(New York Times)



14.000 học sinh bị đau bệnh cúm

Tin ngày 4-12 năm 1954, hiện có nạn dịch cúm đang hành hành ở Edimbourg (xứ Ê-cốt). 14.000 học sinh bị bệnh, tính ra trong số 5 học sinh lại có một học sinh bị bệnh.

TIN VĂN KHOA HỌC

10 triệu người chứng kiến một cuộc mồ xè

10 triệu người vừa chứng kiến trên màn bạc của máy vô tuyến truyền hình một cuộc mồ xè rất lý thú:

Cái một đoạn dài động mạch quản (aorte) bị thương đè thấp vào một đoạn khác.

Người bệnh tên là George Chisum. Vết nhúng dụng cụ tối tân, các bác sĩ làm cho nhiệt độ trong người của Chisum hạ xuống 30 độ rồi mới bắt đầu mồ xè.

Một hành tinh mới

Sở địa dư quốc gia Mỹ vừa tuyên bố là mới khám phá thêm được một hành tinh mới. Chính nhà thiên văn George Abell tìm thấy hành tinh này.

Chất ammoniaque làm phân bón rất tốt

Chất ammoniaque thường dùng để tẩy vết bẩn ở quần áo. Hiện nay ở Mỹ, chất này được đem cô đọng lại và làm phân bón.

Có một thứ máy đặc biệt để đồ chất này xuống đất hoặc cho phân trộn với nước. Ở vùng Texas người ta đã thí nghiệm dùng ammoniaque làm bón cây, kết quả mùa năm ấy lợi gấp đôi mùa trước.

Trong phân ammoniaque có chất đạm, rất cần cho cây cối.

Máy ra-đa của loài chuột

Ba giáo sư ở trường đại học California vừa thí nghiệm thấy rằng loài chuột, cũng như dơi có thêm một cơ quan hết sức tinh vi như máy ra-đa để đón âm thanh.

Ba giáo sư bỏ sâu con chuột mù trên một con đường quanh co. Đầu đường có đặt một miếng phô mai. Chỗ chổm ba giáo sư đặt một vật cản đường. Chuột há miệng, hình như để thâu tiếng động và lùm chỗ trống để băng qua.

Thứ thuốc mới phòng bệnh dương mai

Bác sĩ Cutler, ở sở y tế Mỹ, trong một cuộc họp hàng năm bàn luận về những bệnh ngoài da và các thứ bệnh dương mai đã tuyên bố: sau nhiều cuộc thí nghiệm, bác sĩ hy vọng tìm ra thứ thuốc mới để phòng bệnh dương mai.

TRANG 31

đã theo gương Charlot mà ngao ngán với cuộc đời, theo Valentino để hướng thụ cuộc đời, theo Gary Cooper để làm chủ cuộc đời, theo Ingrid Berman để đi thật là đến chốn sâu thẳm của cõi lòng, v.v. và v.v.).

Màn ảnh đã thống nhất nỗi nhân loại.

Màn ảnh đã đồng hóa nỗi nhân loại.

Diễn viên có tài được coi là bức thùy thiên hạ: mọi nỗi buồn vui giận ghét ao ước yêu đương của thiên hạ đều do họ đặt ra khuôn mẫu, muôn hình vạn trạng biến hóa vô cùng.

Diễn viên màn ảnh quả là những nhà phu thủy cao tay ẩn quyết của thế hệ chúng ta.

Cho nên phải hết sức thận trọng trong khi mỉa mọc họ vào nhà mình, không có rời họ mà thả âm bình ra không phải chỗ, không đúng lúc thì rời ta sẽ chẳng tránh nỗi cảnh vong gia thất thố, cảnh cõng rắn cắn gá, cảnh rước ma về rầy mồ đầu.

Mà thẳng thắn nhận xét thì từ lâu

lắm rồi, ngoại nhân đã vô tình hay dụng ý tái vào xú sở ta toàn có là một lũ yêu tinh màn bạc, sai chúng phá hoại tâm tư cả một thế hệ thanh niên thành thị: cái họa cao bồi lô canh nếu không phải là ác quả của xi-nê thì còn là của cái gì, còn là của ai nữa? Rồi phong trào xuất dương vô định chỉ của bao nhiêu lớp thanh niên có máu mặt, rồi xu hướng «dàng xing», xu hướng bán thịt người sống, ngoài lý do kinh tế vô tồ chúc ra, thi bá lại không phải là hậu quả của những cuốn phim cao tụng đời sống đọa lạc thời hậu chiến ở Tây phương ư? Rồi ngày đến cả phía hòn kia sông Bến Hải nữa, tâm tính con người Cộng Sản bị thuỷ chột lệch lạc đi, đến nỗi chỉ nuối nồng trong lòng có oán hờn uất hận và xây đắp mộng vàng về một cõi Thiên đường bánh vẽ thi đó phải chẳng là hậu quả của thứ «màn ảnh một chiều» đã nhập cảng từ Nga Sô, Trung Cộng vào ru?

Áy đáy quyền thế của điện ảnh là thế đấy. Cho nên những ai tự lãnh lấy nhiệm vụ chấn giật muôn dân thiết tưởng cũng phải có một quan niệm tối thiểu về vai trò lãnh đạo nhân tâm của mình. Nói thế để hy vọng rằng từ phe tư sản chủ hăng phim đến nhân viên chuyên môn và vào nghệ sĩ phụ giúp công việc chọn lựa phim nên đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi riêng tư của mình thì mới mong có được một quan niệm

(TIẾP THEO TRANG 27)

vững vàng về vấn đề Văn Nghệ phục vụ nhân dân. Vì một cuốn phim mà đã « bị » chọn lựa sai lạc về nội dung thì dù kỹ thuật, dù tài nghề của nhân viên chuyên thanh có trội lên đến mấy di nứa cũng chẳng thể nào « chuộc tội » được cho chủ hăng đâu.

Cụ thể hơn mà nói thì cần lấy ngay cuốn « TÌNH LAN VÀ ĐIỆP » ra để phân tách xem sẽ thấy ngay là hăng Mỹ Văn săn mỹ ý du nhập một tác phẩm văn nghệ có tinh cách xã hội để nuôi hy vọng giáo hóa dân chúng Việt Nam. Song có điều đáng tiếc là câu chuyện « sợ có con » ở xú sở minh mới chớm nở sơ sơ trong tâm trí thành phần tiêu tư sản — mà lại là tiêu tư sản tri thức thôi. Giai điệu nhạc ngay cái mầm sợ để đó cũng cần phải triệt di vì đó là một mối nguy cơ cho các phần tử kiến thiết đặc lực nhất ở vùng « quốc gia hiện thời. »

Như vậy là vấn đề « sợ có con » — hay là vấn đề Tình Lan và Điệp cũng vậy — đã đặt sai chỗ, sai lúc: ở đây, giờ này thanh niên nam nữ, như ngữ Lan và Điệp, đâu lại có quyền suốt ngày suốt đêm chỉ sống có với độc một ý nghĩ là: « dè hay không dè? ». Đã vậy, trừ vai Lan ra (mà cũng ở một vài trường hợp như lúc lo mất việc làm vì có thai thôi), còn bao nhiêu vai khác, nhất là vai Điệp thì thật là thắc mắc quá hóa lầm cảm, thác loạn tâm thần. Ai lại lấy nhau đã ba năm tròn mà nguyên có một vấn đề về quan niệm « làm cha làm mẹ » cũng chưa « thông qua » thì quả là mặt cắp vợ chồng... ở trên cung trăng!

Thế rồi đến chuyện « yêu trẻ con hay không yêu trẻ con » mà cũng phải « thử thách » khán giả đến hàng giờ thi kẽ cũng sẵn tài hoãn binh chí kẽ vây.

Rút lại « Tình Lan và Điệp » nếu đặt đúng vấn đề thi là đặt đúng ở Hương Cảng là nơi đất chật người đông thô (còn ở lục địa Trung Hoa chắc là phải khác), chứ dịch địa về nước mình trong lúc này thi e rằng: lại dày dặn chúng biết thêm được một tội lỗi, do để quốc tài phiệt, gieo rắc vào đầu óc thành phần tiêu tư sản tri thức Việt chưa hề mắc bệnh thần kinh ấy thôi.

Như vậy là quan niệm chọn lựa phim nhập cảng của hãng Mỹ Văn e

rằng chưa được vững vàng cho lâm thành thủ có thể làm phi tiếng cho nghệ sĩ chuyên thanh.

Trong khi chờ đợi hai cuốn phim khác của hăng đó, cũng nhập cảng và chuyên thanh từ Hương cảng về, ta hãy thử giải quyết một vấn đề quan trọng khác nứa là vấn đề chuyên môn.

3.— Vấn đề chuyên thanh

Dịch chữ đã là phản rồi. Hưởng hổ lại là « dịch tiếng »! Lại là « dịch tiếng của diễn viên ở trên màn bạc » thi có thể phản đến... bốn lần. Là vì thứ nhất là phải dịch sao cho sát nghĩa, thứ nhì là phải lựa tiếng sao cho ăn khớp với môi diễn viên, thứ ba là phải luyện sao cho giọng người chuyên thanh phải xứng với vai trò diễn viên, thứ tư là phải luyện sao cho người chuyên thanh rung động nếu không hơn thì cũng bằng người diễn xuất ở trên màn bạc. Có thể mới được gọi việc chuyên thanh là thành công. Bằng không thì là phản bộ.

Cho nên từ trước đến giờ kẽ đã có bao vụ thất bại đau thương về việc chuyên thanh.

Thất bại vì các chủ hăng đã thò o với sự quan trọng của việc minh làm (thò o vi vò ý thức cũng có, vi cầu thả khinh nhòn tiếng Việt cũng có). Chứng cứ: có cuốn phim trong đó luôn hai giờ đồng hồ chỉ có độc một « phát ngôn viên » đọc lên các lời đối thoại và dẫn giải các tình tiết, mà lại đọc theo tác phong ngái ngủ, cứ khẽ nồng khẽ nặc lên thôi.

Thất bại còn vì các nhà phiên dịch phần lớn là, xin lỗi, thất học về « tiếng nói của điện ảnh » nên dịch phim như dịch văn vây thành thử mất hẳn tính chất linh động đặc thù của « ngôn ngữ màn ảnh ».

Thất bại vì dịch giả không phải là nhà ngôn ngữ học nên khó lòng khám phá ra nỗi sự dị đồng giữa tiếng nói đơn âm của nước mình với tiếng nói đa âm hay âm dinh (trừ tiếng Tàu) của các dân tộc khác, cho nên lúc chuyên sang tiếng Việt, nói le là nó ngày ngô « đơn điệu » đến thế, nghĩa là nó làm tiêu mất hẳn cái chất nhạc (vì có nhiều dấu), của tiếng minh đi; hơn nữa nó lại còn làm sái cả cơ cấu của từng câu văn một (vì nó đặt chủ âm — accent tonique — sai chỗ, sai lúc) nên nghe chướng tai ngay.

Thất bại vì dịch giả ít khi hòa minh

thịt hại về phần nghệ thuật cho kẽ « phải » chuyên thanh?)

Vai Điệp thì ngoài một câu nho nhỏ nói sai điêm thống nhất của danh từ Việt ra (ở chỗ hai vợ chồng cùng đến thăm bác sĩ vắng nhà, rồi ngô lời từ tạ cô y tá thì Lan nói: « Cám ơn cô » còn Điệp thì lại nói: « Cám ơn cô » ngoài hạt sạn ly ty ấy ra thì khâu khí Điệp hoàn toàn ăn khớp với vai trò mô phạm của một giáo viên ở trường thi bị học sinh trêu ghẹo, về nhà thi bị vợ yêu « thám thính ». Tuy vậy, cái giọng của Điệp thi thật là quá già dặn, quá « lão » đối với diễn viên trẻ tuổi ấy. Đó là sơ hở lớn nhất.

Còn các vai phụ thì trừ tên cao bồi (đã gày nỗi lòng bực tức), trừ mụ Tâm (đã gày nỗi tình « anh em xa láng giềng gần » ra), còn tất cả đều là... phụ (theo quan niệm sai của chủ hăng chẳng?) nên mặc dầu là chính họ đã lập nỗi thành tích đáng kẽ nhất ở trong cuốn phim (cái lúc mọi người uâ vào nghe Điệp sụt sùi kẽ lèle khúc nhồi với Lan thi thực tinh các bà các cô trong đám khán giả da cảm của nước mình đã thi nhau mà... sụt sùi với Lan và Điệp) ấy thế mà về mặt chuyên thanh

(2) Một người bạn đã ở lâu bên Hương Cảng có cho biết bên ấy chưa hề ra vấn đề « sợ có con ». Vậy thì T.L.V.B. là một cuốn phim chép ý của Tây phương rồi.

thì quả là hơi ảo: bà mẹ Lan đâu lại có cái giọng u già như thế (và lại còn nói

sai: « Những việc gì nặng thi con chó nêu cầm... » mà hảng phim cũng không chịu sửa đi) anh ruột Điệp đâu lại có cái giọng... lúc nào cũng hốt hoảng như gấp giây phút vợ minh ở cũ như thế? nhạc sĩ, chồng mụ Tâm, đâu lại có cái giọng... anh ghiền như thế? và, tuy có nhiều khán giả cho đây mới là lỗi lớn: « Sao lại để cho Hoài Bắc chuyên thanh bác phu cứu nạn rồi « bác phu Hoài Bắc » vừa mới hỏi: « Đầu ? ở đâu? » thi lập tức « Điệp Hoài Bắc » đáp: « Ở trên lầu... » như thế chư? song đích Hoài Bắc có cho biết rằng vai phụ cứu nạn là do một nhân viên khác chuyên thanh hơi giống giọng minh.

Đó là mới điêm so qua một công trình dung hòa văn nghệ Hoa Việt. Thi chúng ta đã thấy gì?

Chúng ta thấy rằng:

Ngoài thiện chí đáng kính trọng của các vị chủ hăng cũng như của toàn thể chuyên viên cùng văn nghệ sĩ đang muốn phổ biến ngành giáo dục đại chúng — là Điện Ảnh — ra thi, xét qua thành tích của ít nhiều cuốn phim nhập cảng gần đây, khách hàng quan, dù bàng quan đến mấy di nứa, cũng phải công nhận mấy điêm sau đây :

(đọc tiếp trang sau)

*Thưa quý Bà,
Muốn dáng xinh đẹp
như ngôi sao màn ảnh*

SIMONE RENANT

*Hãy dùng
mỗi ngày
trong năm*

XÀ BÔNG

TRẮNG VÀ THƠM

1.— Quan niệm văn nghệ của chủ
hàng và cộng sự viên cần phải là
quan niệm Văn Nghệ phục vụ nhân
dân, nghĩa là cần phải coi Điện ảnh
là một phương tiện hiệu nghiệm bậc
nhất để khai hóa nhân tâm.

2.— Muốn thực hiện nổi quan niệm
đó thì cần phải có chương trình kế
hoạch về hai mặt :

a) Chính trị, theo sát tình hình
biển lỵ của xã hội Việt Nam thi
mời chọn được những ảnh phẩm ăn
khách (tức là cung cấp đúng cho nhu
cầu nhân dân; chẳng hạn hiện nay có
mấy vấn đề sôi nổi việc chống Cộng,
Điểm Cao Bồi, Hồi lộ, Hậu Chiến, Tổ
chức và cải tạo xã hội về mọi phương
diện Kinh Tế, Quân sự, Chính trị, Văn
Hóa). Có thể mới đạt được nguyện
vọng chính đáng của mình về việc
kiến thiết quốc gia, đồng thời cũng
không bị thua thiệt về phía thương
mại;

b) Chuyên môn, chịu tổn công tổn
của lụa lấy những chuyên viên có
tài, có đức, có chí để ngay từ lúc
« đem chuông đi dám nước người »
đã giữ nổi thanh danh cho xứ sở nói
chung, và cho giới Văn Nghệ nói
riêng, rồi đến khi cộng sự với nhau
mới hòng thu lượm nổi kết quả đúng
đắn, và nhất là sau khi làm việc một
lần với nhau rồi vẫn còn muôn « nhìn
mặt nhau » để tinh chuyện đường
trường.

Có thể thôi.
Hãy tạm có thể đã cũng đủ xây
nền móng cho sự nghiệp mai đây.

Rút lại thi cuộc thi nghiệm « Tình
Lan và Biệt », về binh điện Quan
Niệm Văn Nghệ tùy chia làm thỏa
mãn được kỳ vọng của đồng bào chủ
trọng vào mục tiêu kiến quốc, song
về binh điện chuyên môn kĩ thuật
thì, không ít tất nhiên, Mỹ Ván đã
thu lượm được kha khá bài học
kinh nghiệm, đồng thời cũng được
lòng tin của đồng bào mờ điệu một
phần nào.

Ước mong rằng hai cuốn phim của
hàng M.V. sắp đem trình bày dày sè
minh định rành mạch được lập
trường xã hội và văn nghệ của hằng
đó.

Bà con mờ điệu hãy chờ xem.

N.D.T.

CÁC HIỆU BUÔN XIN ĐỀ Ý

Phan quang Hòa trước kia có
lấy quảng cáo cho báo Đời Mới,
nhưng trong năm 1954 tôi nay
tuyệt đối không có dính dấp với
chúng tôi, mặc dầu ông vẫn còn
thiếu tiền.

ĐỜI MỚI

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục
TẠI NHÀ KHIEWS VÙ

GRAND MONDE

Do cặp tài tử

JOE, MARIANNA VÀ LISBETH
TRÌNH BÀY

DÂNG TIN CẬY



HUỲNH-VĂN-HÚY

Ex. Pharmacien Principal de L'A.M.I.

N° 117 Boulevard Bonard
SAIGON

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ
Thuốc mới, giá rẻ — Tiếp rước vui
vẻ mau mắn.

TÊ BẠI, PHONG THÁP và tất cả các bệnh do máu xấu
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu 39 Nguyễn an Cư

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ
thấy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, trẻ
vui và mau lên cân — Có lẽ bán khắp nơi đại lý Ta và Tàu.

10 đồng 1 hộp có cả bột que

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
liver dầu TỬ BI

Chữa trị con nít, ho nồng, làm kinh, bú không tiêu, sinh bụng.

Sài, dẹn, ghẽ, lở thui lỗ tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tàu
Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON-SAIGON

Tinh lén ngó đồng hồ tay. Người
bạn ngồi bên anh thợ sét nói
sang :

— Chưa tới lượt mình đâu.

Anh cười, nụ cười buồn buồn,
chua chát.

Hai ba gã cao lớn nứa kéo nhau
vào phòng đợi. Họ hút thuốc và xi xô
nói chuyện với nhau. Trong họ không
có vẻ gì là đau ốm cả. Người bạn
hỏi Tình :

— Nóng lạnh hả ?

Tinh gật. Anh bắt gặp nụ cười héo
hắt nở trên khuôn mặt xạm đen.
Người bạn ngó về phía mấy gã cao
lớn mà bảo Tình :

— Tụi chúng thi rung một cái lồng chàn cũng đi thầy
thuốc. Minh có bệnh đến lè đi không nói cũng chỉ được
thi cho mấy viên ký ninh rồi rán mà đi làm.

— Bởi vậy sáu bảy năm nay tôi không có biết tới nhà
thuốc và quan thầy ở đây. Đầu thi năm nhà uống thuốc
mà rán chịu cúp lương...

Người bạn vừa gõ chày, cánh tay cuộn trong lớp
băng trắng. Anh ta có vẻ bị thương tích nặng. Tình hỏi :

— Anh sao vậy ?
— Phỏng đèn hàn.

Lúc bấy giờ Tình mới nhận thấy đôi mắt đỏ kèm nhèm
của người bạn. Mắt anh hốc hác. Mái tóc ngắn không
chải, bờm sờm. Anh đáp lời rồi nhìn xuống cánh tay
bị thương, nét mặt đầy chịu đựng.

Đạo này Tình cứ bị gày gò về buổi sáng. Một vài
cơn nhức đầu kéo theo trận nóng lạnh. Anh nuốt ít viên
ký ninh và gượng dậy làm. Nhưng rồi gượng mãi cũng
không được nữa, anh phải lên phòng thuốc.

Vết nắng rút dần ra khỏi khuôn cửa. Tình phải dựa
lung vào tường. Người anh mồi rờ rà. Đầu nặng chịch.
Loáng thoáng có tiếng mấy người bạn lao xao đâu đó.

— Dặng Tình !

(đọc tiếp trang sau)



XXVII

ÁNH NẮNG buỗi sớm từ mấy khuôn cửa rộng tạt
xuống mấy bộ tóc rối bù. Trên hàng ghế dài bóng, mấy
gã áo xanh ngồi rũ xuống. Gian phòng sáng sửa thoang
thoảng mùi iốt. Tình chợt ngửi thấy lẩn vào đó một
mùi rất quen thuộc. Mùa đầu máy ở những bộ quần áo đơ
bằn của mấy người thợ ốm. Anh đi lại phía góc khuất
nắng ngồi xuống bên ông già người Trung Hoa. Mái
tóc hớt móng lừa đã ngả sang màu bạc, chiếc áo chàm cũ
kỹ như nhuộm lại bằng dầu máy, hở phanh nơi ngực.

Ông ta ngồi bó gối đầm chiêu cúi xuống vết xâu quăng
ở đầu gối. Lần băng trắng đã đổi màu. Một thứ màu khó
tả, loang lổ những vết máu, mủ, và dầu máy. Tình đê ý
đến đôi mắt sâu lờ đờ và nước da đồi mồi của người bạn
cần lao ngoại kiều. Ông ta chạc ngoại ngũ tuần. Khoảng người
vạm vỡ. Hai cánh tay gân xanh hẵn lèn, đánh dấu một
quãng đời vất vả. Trước mặt Tình một anh chàng da mặt
xám ngoét ngồi dựa lưng vào tường, hai con mắt lim
dim. Trong bộ dạng ấy, người ta biết ngay là y đang lèn
cơn sốt.

Có tiếng động cửa. Mấy khuôn mặt hốc hác, lem luốc
cũng ngược lên một lượt. Một anh chàng cao lớn khệch
khạng di vào.

Kể từ 10-9-54 dời về địa chỉ mới

HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi, gián hỏa, trừ
đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát
hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi
Nhà Thuốc

Thái-Bình-Dương

78 Boulevard Gaudot—CHOLON





đủ hạng: Nhí-Nhất-Ngang
214 DIXMUDE - SAIGON

Đừng lây lát nữa !

SỨC KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG / HOÀN
CỬU LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và
thích làm việc hơn trước

CỬU LONG-HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC VỎ-ĐỊNH-DẦN-CHOLON

NIỀM TIN • tiều thuyết dài của Vĩnh Lộc

Tình gọi trong trேo và hách dịch của cô nǚ phụ tá
khiến Tình choáng tỉnh. Anh bạn ngồi bên nhắc :

— Đến lượt anh rồi đấy. Vô di.

Tình đứng lên hắp tấp bước vào phòng khám bệnh.
Viên y sĩ ngồi chỉnh tề sau bàn giấy. Cặp mắt cú vọ
xoi xói nhìn con bệnh mới vào qua đôi kính trắng. Viên
y sĩ hắt hảm hỏi bằng tiếng Pháp :

— Hắn đau gì ?

Tình trả lời. Ông ta bảo cô phụ tá :

— Nó đau làm sao ?

Cô phụ tá hỏi lại Tình bằng tiếng Việt.

— Bảo hắn bỏ áo ra. Nǎm sấp lên giường kia.

Tình làm theo nhu một cái máy. Tự nhiên anh thấy
bớt hẳn nhức mỏi trong xương sống. Không khí lạnh lung
của gian phòng và cù chỉ ngôn ngữ khung khinh của
viên y sĩ như một gáo nước lạnh dội vào anh, khiến
anh tỉnh lại.

Sau khi khám bệnh, Tình nhờ cô phụ tá xin bác sĩ
cho nghỉ. Người thầy thuốc ngó anh một lúc rồi nhún
vai :

— Y đi làm được.

Sau đó, một cánh tay nhỏ nhăn đầy Tình ra khỏi
phòng.

Giọng nói lạnh lùng của cô phụ tá lại cất, lên
khi cánh cửa hé mở.

Tình sang phòng phát thuốc nhận mấy viên ký ninh.
Xong, anh trở về nhà máy.

Thấy anh vào, gã xếp tay thân mật vỗ vai :

— Thế nào, nghỉ mấy ngày ?

Tình lắc đầu, nụ cười méo mó trên môi. Lòng anh
dịu lại khi người xếp hiền lành bảo anh như an ủi :

— Coi bộ chủ đau thiệt. Thôi, ngồi đây mà nghỉ.

Tình trở về chỗ chiếc máy làm dở, kéo miếng gỗ,
ngồi xuống, chậm chạp xoáy mấy cái chân sú-páp.

— Kìa, ông Thạnh ? Sao, tin mừng chứ ?

Tình chợt nghe tiếng anh Hoạch, vồ vập. Ông Thạnh
nhìn mọi người, nét mặt dày thiêu nǎo :

— Bữa nay đến chào các bạn, tôi về.

— Sao vậy ?

Anh Hoạch nóng nảy hỏi :

— Hóng rồi !

— Sao lại hóng ?

— Tôi đi khám sức khoẻ. Không được,

— Không được, vậy sao lại nghỉ việc ?

— Tôi bị... nám phồi. Sở cho nghỉ...

— Nám nhâ thương chứ ?

Ông thợ già lắc đầu buồn bã.

Mấy hôm trước, ông Thạnh nhận được giấy kêu đi
khám sức khoẻ để vào chính ngạch nghĩa là được lãnh
đủ tiền bảo trợ những khi đau ốm. Muốn được nhận
vào làm chính ngạch phải qua một kỳ khám sức khoẻ.

— Như vậy tức là nó đuổi bác ?

Kháng, anh thợ trẻ nhất kíp, hồn hập hỏi vậy. Anh
Hoạch nhìn Tình. Đôi mắt anh đỏ lên. Tình thoáng nghe
thấy một tiếng hầm hừ :

— Mười năm ! Mười năm cực nhọc !

— Nó trả bác bao tiền phụ cấp ?

— Mười lăm ngày theo luật lệ hiện hành !

— Mười lăm ngày ! Mười năm mồ hôi nước mắt.

Không ai nói gì thêm nữa. Không khí chìm chìm, u
uất. Họ không dám nhìn nhau mà không ai bảo ai đều
lầm lũi nhìn xuống nền xi măng đen xi loang vết dầu mỡ.

NIỀM TIN • tiều thuyết dài của Vĩnh Lộc

Tình nắm lấy tay ông bạn già sờn sõ, rất lâu. Tiếng
máy chạy sầm sập, đều đặn, nặng nhẹ.

Ông Thạnh lẩn lùi ra về. Bóng ông nhỏ dần bên ngoài
khung cửa chói nắng.

Coi tầm hú lên như một tiếng reo vui thoải mái.
Những tiếng máy ngừng bắt cùng một lượt. Nhà máy lao
xao lên những tiếng người. Trên những bộ mặt lem luốc
thấp thoáng một vài nét vui troi hồn hở.

— Về chứ, tầm rồi !

Tình ngược lên. Viên xếp máy đương chui tay vào
mảnh dẻ nhìn anh với đôi mắt xanh hiền lành. Tình đứng
dậy nặng nhọc. Anh khoác chiếc sơ mi xanh lên mình,
chạm chạp đi ra theo mấy người bạn đương trò truyện.

Nắng buổi trưa vàng rực lên con đường nhựa nóng
rẫy. Tiếng guốc khua lẵn tiếng xe máy, tiếng chuông xe
đạp thành một thứ huyên náo nhẹ nhõm, vui vui.

Bán người đỡ ra cửa lớn. Đã lâu, Tình mời lại bắt
gặp mảnh cờ trong nắng gắt. Mảnh cờ ngạo nghễ trên cao.
Máy gã linh gác đứng khoanh tay nhìn đám người chen
chúc đi ra, đôi mắt ngờ nghênh, nghi kỵ. Tình bắt gặp
một vài nét mặt khó chịu. Đôi ba cặp mắt nhìn lên, lén
lút. Tình bước thża trong dòng người xôn xao. Anh
nhớ lại cảnh tượng phòng khám bệnh buổi sớm. Cặp
mắt khinh thị của người thầy thuốc. Giọng nói hách
dịch của cô phụ tá. Anh nhớ đến ông Thạnh với bộ phòi
nám. Đôi mắt nheo của ông thợ già đượm một vẻ buồn
thê thảm.

Tình bỗng thấy trong người gày gắt lạnh. Mặt trời
giữa trưa tạt những tia lửa chan hòa xuống mấy ngả
đường huyên náo.

(đọc tiếp trang sau)

NGHỈ MÁT CAP SAINT JACQUES

HÃY ĐẾN

HÔTEL VIỆT-NAM

Lữ quán to nhứt của
người Việt Nam. Chiêu
đãi tử tế. Phòng sạch
sé. Có âm nhạc

QUÁN QUÁN TỦU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON



SIÊU QUÁN tủu diểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON

KỸ-LƯƠNG
và
MÃU LỄ

Poché

NGUYỄN-TRUNG

150 RUE GIA LONG — TEL. 21.503

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của VĨNH LỘC

Về đến nhà, Tình đã mệt nhoài. Trong nhà có mấy người là mặt. Thấy anh vào, một vài đôi mắt ngược lên, nghi ngại. Tình thoáng thấy vẻ mặt hơi biến sắc. Hình như có câu truyện gì dấu diếm, nghiêm trọng. Trực nói lùi cho mọi người an lòng:

— Đây là anh bạn làm cùng sở với tôi. Các anh cứ nói tuyện tự nhiên. Anh em nhà cả.

Tình khẽ nghiêng đầu, nụ cười gắng gượng. Vợ Trực đưa gáy soạn bữa cơm. Mùi xào nấu thoang thoảng đưa lên.

Thấy Tình ngả ghế bố, chị Trực ân cần hỏi:

— Anh sao thế?

— Tôi bị rét.

— Đề tôi lấy cái mền cho anh.

Mệt quá, Tình chỉ biết gật đầu. Anh nằm vật xuống ghế vải, đầu choáng váng. Chị Trực đem mền lại đắp lên cho Tình. Anh gượng cảm ơn.

— Tôi nấu nồi cháo đè lát nữa anh ăn nhé.

Tay người đàn bà đung phẩy tay Tình.

— Người anh lạnh quá. Anh đã uống ký ninh chưa? Đề tôi đi lấy cho.

— Tôi uống rồi chị ạ.

Tình kéo chăn lên trùm kín đầu. Anh nằm co quắp, nghe lạnh thấm vào gai gai như từ những lỗ chân lông. Đầu anh khởi sự nhức nhối. Anh cựa mình nhẹ nhẹ. Cơn rét tăng lên chậm chậm.

Bên ngoài loáng thoảng có tiếng mâm bát va lách kách. Tiếng mẩy gã đàn ông trò chuyện ồm ồm, lõ mõng. Âm thanh loãng dần...

Dầu Cù-là
THE CHUONG
MAC-PHUU
GỐC MIỀN-DIỆN



NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của VĨNH LỘC

— Ông nên chịu khó dưỡng sức. Làm việc nhẹ thôi và ăn ngủ cho có điều độ. Phổi ông lần này yếu hơn trước đây.

Tình chậm chạp cầm mảnh giấy mà vị bác sĩ vừa trao cho anh. Những vết gạch băng mực đã đậm hơn trên hai phổi. Anh chào bác sĩ, ra về.

Ánh nắng nhạt xé chiếu tạt nghiêng xuống mảng ngả đường huyền nào. Ở phòng tối ra, mắt Tình hoa lên. Tiếng động phố phường ào đến làm anh bàng hoàng, ngây ngất.

CHỈ CẦN VÀI HỘP

**ĐẠI BỒ
NGŨ TẶNG TÌNH**

LA-VẠN-LINH

**là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại**

Ăn không ngon, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài!

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng Tình La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biết
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ
đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tặng Tình
La Vạn Linh được nổi tiếng nhất.

**Tông phát hành
Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON**

Có đế bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX

Bạn dẹp thêm và dễ tăm gội

**Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :**

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Eugulinie activée)

cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activée)

cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »



Thuốc bò trẻ em

Chủ trị : Trẻ em
gốc ban chưa dứt,
thê chất yếu, èo uột,
thân hình tiêu tụy,
tỷ vị hư nhược, ăn
uống không tiêu,
thường đờ mồ hôi
đầu, bụng và trán
hầm hầm nóng, cam
tích v.v...

Hoàn-cầu Dược Phòng

99. Quai de Belgique—SAIGON

CÓ BÁN KHẨP NƠI

Golden Club

VĂN CHÁNH THƠ XÃ

115 đường Gia Long — Sau chợ Saigon

MỚI VỀ ! đầy đủ thêm SÁCH HỌC

Pháp và Việt cho học-sanh các trường Pétrus Ký, Gia Long Chasseloup, Marie Curie, Jauréguiberry và các trường tư.

— Các bực tiểu học, trung học, đại học và các ngành chuyên môn.

CẨM BẢN THẢO giá trị đề xuất bản

SÉ XUẤT BẢN ! săn sóc cách nào cho sự học con em mau tần tảo
của NGUYỄN HIẾN LÊ

SÀM
NHUNG

CƯỜNG HUYẾT TINH

Dụng dược phẩm hảo hạng, bào chế rất tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi bổ lại não cản hưng vượng, thèm ăn, sống lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt để đỡ thai. Khi sanh rồi, Huyết xấu, tay chân lạnh, té nhức, nên dùng phục hồi sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam Phụ Lão Ấu trưởng phục.

Cường huyết tinh

Nhân « Thần hổ » sống đầy đủ sức lực khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường

Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON

Tại bệnh phòng của B. S. NG. VĂN HƯỜNG

Bác sĩ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung Việt Đại diện
Hội Quốc tế y học Châm cứu

1) Chuyên trị bệnh đau mắt.

2) Chuyên trị các bệnh khó bằng phương:

Y học

CHÂM CỨU
pháp với máy y
diện tối tân

Nhức đầu đông, chóng mặt, đau lưng, té bại, té thấp, phong xù, kinh phong, hen siêng, kinh nguyệt thất thường, âm suy, dương kém, bệnh con nit: ốm hư lâu lớn.

Phòng khám bệnh:

244 d'Arras Saigon — Trước thành OMA
giáy nôi: 21522

Sớm: 8 giờ đến 11 giờ 30. Chiều: 3 giờ đến 6 giờ.

Chủ nhật: nghỉ

Nước Nhật bản giữa hai thế giới

(tiếp theo trang 7)

phần năm số thực phẩm. Về phương diện kỹ nghệ, tình thế lại khốn khổ hơn nữa.

Than đá vừa ít lại vừa xấu, không có dầu hỏa, rất ít quặng sắt, có đủ đồng, nhiều gỗ song không có bông len và cao su. Như vậy nước Nhật Bản quả đã chịu phận thiệt thòi lắm.

Song nền phong phú của một quốc gia không phải chỉ ở nguyên liệu của đất đai mà còn ở sức làm việc của quần chúng nữa.

Về phương diện này người Nhật tỏ ra thật là xứng đáng. Nhân công Nhật Bản tuy phải chịu một mực sống kém cỏi song là một thứ nhân công có giá trị về kỹ thuật. Các máy móc đã được tu bờ và sức sản xuất đã gần được như trước hồi chiến tranh. Song vốn không sẵn, giá vốn hóa phẩm lại cao nên mối lợi bị sút kém rất nhiều. Nói tóm lại, cái khó khăn của nền kinh tế Nhật Bản không phải là kỹ nghệ mà chính là vấn đề thương mại vì điều cần thiết là làm thế nào mua được nguyên liệu và tìm ra nơi tiêu thụ để có tiền mua nguyên liệu cần thiết? Tình trạng kinh tế khó khăn của Nhật lại còn vấp phải nguy cơ khác là một đảng thi Hoa Kỳ cố ý tách rời Nhật Bản ra khỏi hoạt động quốc tế, một đảng lục địa Á Châu ở cạnh nách lại theo chủ nghĩa cộng sản và cũng được mảnh tiến trong công cuộc phục hưng kỹ nghệ cho nền nước Nhật Bản đã bị nghẹt thở về kinh tế.

Gần đây sự nâng đỡ của Hoa Kỳ và việc cung cấp dụng cụ chiến tranh cho Nam Cao đã giúp ít nhiều cho nền kinh tế của Nhật Bản. Nhưng ngày nay những điều may mắn ấy cũng đã hết và nước Nhật Bản chỉ có thể tồn tại nếu tìm được thị trường tiêu thụ và muôn đạt tới mục tiêu này nước Nhật cần phải hoàn thiện chính sách ngoại giao của mình.

Nhật Bản giữa hai thế giới

Trong mười năm gần đây nước Nhật rải là phản ánh trong việc chọn lấy một đường lối để noi theo. Một đảng tuy thuộc vào Hoa Kỳ để được nâng đỡ về viễn trợ một đảng nổi giày liên lạc với các nước Cộng Sản ở Á châu để có đủ nguyên liệu cho nền kỹ nghệ trong nước.

Trong đường lối thứ nhất nước Nhật nhờ có hiệp ước Cựu Kim Sơn đã được trả lại tự do. Vả chừng nước

Mỹ cũng muốn dùng nước Nhật làm khu vực chống cộng nữa.

Trong đường lối thứ hai, Nhật Bản sẽ được cung cấp nguyên liệu dễ dàng, song Trung Hoa ngày nay lại theo cộng mà Hoa Kỳ thì chủ trương chống cộng cho nên Nhật Bản đương ở vào thế khó xử sau đây: đi với Mỹ thì làm cho nhân dân ta thán; gần Trung Cộng thì phải lo một sự dụng chạm bắt tay.

Bởi vậy cho nên những phần tử đối lập với chính phủ Yoshiida đã nêu ra việc hợp tác với thế giới cộng sản. Nhưng sự hữu diện của Hoa Kỳ không cho phép Nhật Bản theo con đường ấy cho nên điều lo toan quan trọng nhất của người Nhật là làm thế nào lợi dụng được mối mâu thuẫn ấy để cố tìm lối cho mình một con đường giải thoát.

Vấn đề cốt yếu của Nhật Bản quả là ở đó. Nước Nhật có thể theo một chính sách mềm dẻo và nhân nhượng để sống chung trong hòa bình như ô. Nehru đã chủ trương hay không? Hay là nước Nhật sẽ vỗ trang theo ý muốn của Hoa Kỳ để mong một ngày kia thu hồi những đất đai bị mất và gây cho thế giới một tai họa vô cùng thảm khốc sau này.

Hiện nay nước Nhật chưa trở lại tình trạng quân bình cố hữu và còn đương phân vân giữa hai giải pháp mà không biết theo đường nào cho phải. Vậy cho nên tình trạng ngày nay của nước Nhật là đứng ở ngã ba đường giữa hai thế giới đối lập. Nước Nhật phải chọn lấy một đường để sinh tồn và cũng có thể bị hoàn cảnh thúc đẩy. Do đó có thể kết luận rằng tương lai của Nhật Bản là cả một vấn đề quốc tế!

NHÀ CHIẾT TỰ

HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người
trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoàn chữ ký được ca ngợi bức thư của các giới gởi về xem và khen.

Dám quả quyết nói thẳng cuộc đời, sang hay hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRÀ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả lưỡng
giá xem đặc biệt 00 đồng/gói bằng bưu phiếu,
hoặc dù số tem 00, nộp trong mười ngày
quý Ngài sẽ nhận được bao đoàn chữ ký.

Địa chỉ :

150/9 Frère Louis — SAIGON

Chú ý cần viết chữ và cho biết Nam hay
Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.

Đánh dấu một năm qua...

Nhà chiết tự Huỳnh Minh đã xem chữ ký
đem lại nhiều kết quả chắc chắn đều có
thực hiện, với những lời cảm tạ của các
nhà tài sản.

TIN NHẠC

Xin nhắc các nhạc sĩ xa gần một địa chỉ để kiếm mua
những sách nhạc, nhạc khí và phụ tùng tốt, đẹp, quý :

MANDOLINE	ký tên Ng. Đức Trọng, giá đặc biệt	500\$
GUITARE	ký tên Ng. Đức Trọng	1.000\$
VIOLON	ký tên Ng. Đức Trọng	3.600\$
VIOLON	nhập cảng từ Pháp, Đức, Ý đủ đồ phụ tùng giá từ	1.600\$

VIOLONCELLE, CONTREBASSE hiệu TONI GLIOT, Marc LABERTE —
SAXO, TROMPETTE, CLARINETTE, CLAIROON hiệu PIERRET — BATTERIE
JAZZ hiệu A. S. B. A. METJAZZ — Giấy dờn bản sỉ hiệu ARGENTINE,
MANUCORD, ELITE, PIRASTRO, THOMASTIC.

Sách nhạc của những nhà SALABERT, H. LEMOINE, DURAND HEUGEL.

Sứa chữa VIOLON do Ng. Đức Trọng, thợ dờn duy nhất ở Viễn Đông
được tổ chức quốc tế ENTENIE INTERNATIONALE DES MAITRES LU-
THIERS nhìn nhận và được ghi tên trong cuốn DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DES LUTHIERS của R. VANNES (Hàn Lân Viện Quốc Gia Ste Cécile La Mã).

MI TIN

121 đường Frère Louis
(gần nhà thờ Huyện Si)
SAIGON



CHEMISE MAY SẴN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise
may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại
nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon
Bảo đảm không rút. Col Indefor-
mable Có nhiều hàng đẹp, nút Man-
chette và Cravate tuyệt. Có Chemise
Veste đủ màu.

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ Úi) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bịnh đản bà và con nít
Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khám bịnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ

HỘI CÔNG THƯƠNG

SAIGON

Góc đường Vannier và Georges Guynemer

XUẤT NHẬP CẢNG

Điện Thoại số 22.137

SAIGON



Khóa dạy hầm thụ Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT NAM khóa học R.P và SỮA máy VÔ TUYẾN ĐIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ. Bài vở để hiểu bằng Việt Ngữ. Thực hành đầy đủ như ÂU MỸ. Hết khóa sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng về ngành chuyên môn.

Bàn trường đã đào tạo được rất nhiều anh em theo học được kết quả mỹ mãn.

Ghi tên học lúc nào cũng được — Tại trường có khai giảng khóa :

1. HỘI THÍNH VIÊN V.T.D.H.H. — 2. ĐIỆN TÍN VIÊN — 3. RÁP và SỮA

máy thu thanh V.T.D.

Viết thư hỏi học tại trường Chuyên Nghiệp V.T.D. LECTASON 278, đường Trung Nữ

Vương (P. Blanchy) Saigon — D. T. 22.087.

VIỆN BÀO CHẾ LÉ NOM

THUỐC TRƯỜNG THỌ

Một dược phẩm bào chế theo phương pháp khoa học tối tân do bao nhiêu sự cố gắng đẽ phối hợp dung hòa với những thuyết của 3 bác sĩ VORONOFF HAUSER và BOGOMOLETZ.

Để tăng cường « sinh lực » giúp cho người đời sống lâu, trê trung « chậm già »

Có biệt tài giúp cho « dân ông suy nhược », tóc sớm bạc, chóng lây lại « sọc hăng hái ».

Giúp « phụ nữ giữ gìn nhan sắc tươi thắm bền lâu, xoa bóp những nét nhăn » trên má ».

Giúp cho « trẻ em » sức khoẻ « hùng cường tráng kiện ».

Muốn làm đại lý do số 30 đường Cl.Grimaud Saigon có bán các tiệm thuốc Hoa Việt.

Tán y dược tú thuốc gia đình Phương ngira cách trị tại nhà mình—tác giả Bác sĩ

Ngô nhơn Trọng bán theo địa chỉ trên đây,

THỜI TIẾN

(tiếp theo trang 4)

mà Mỹ muốn sửa đổi : theo báo Information, Hiệp ước chỉ ấn định rằng « các nước sẽ tham khảo ý kiến nhau » khi có cuộc tấn công của cộng sản ; nay Tổng thống Eisenhower muốn sửa đổi là « các nước sẽ can thiệp » thay vì « tham khảo ý kiến ».

Nhưng còn nước Anh ? Mỹ có thể bị Anh đáp lại bằng thái độ tiêu cực vì Anh mắc mưu vót việc buôn bán ở Trung hoa đại lục. Hai nước Mỹ-Anh sẽ có những cuộc hội thương tay đổi trước khi mở Hội nghị Bangkok. Mỹ đã chịu ủng hộ chính sách Anh ở Trung Đông để bù lại Anh sẽ di dời với Mỹ đối với vấn đề Đông Nam Á ; chỉ có sự tản đồng của Anh thì Tổng thống Eisenhower mới binh vực đắc lực chính sách của ông tại Quốc hội Mỹ, hầu yêu cầu chuẩn y ngân sách ngoại vien.

Hội nghị Bangkok vượt qua bước đường « nói chuyện tay đôi » giữa Anh Mỹ, sẽ cố gắng để tới một giai đoạn thật tế : tổ chức Hội đồng Đông Nam Á tức một cơ quan chấp hành như kiêu Hội đồng Bắc Đại Tây dương để chống cọng.

KHÁCH QUAN

(4-1-55)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Chúng tôi vừa nhận được cuốn sách « TÂN Y DƯỢC »

Của bác sĩ Ngô Nhơn Trọng gửi tặng. Đây là một cuốn nói về những phương cách ngừa trị bệnh trong gia đình. Sách dày 141 trang giá bán 30\$.

Xin gửi lời cảm ơn tác giả và ân cần giới thiệu cùng các độc giả thân mến.

T.S.D.M.

TÌM NGƯỜI NHÀ

Bà Hồ thị Túy quê ở Truồi, sau tám năm lưu lạc, nay đã về quê quán muốn biết tin chồng là Ông Huỳnh Liên, trước làm Chef Gare ở Huế và con là Huỳnh thị Bua dit Huỳnh hiện nay ở đâu (Nghề dâu hình như ở Sài Gòn). Trả lời cho Trung sĩ Hoàng Văn Gà, D. Đ. Chỉ Huy K.B.C. 4 838.

**

— Bạn Lê đắc Hy, học sinh ban Tú tài, trước trú tại 42 thê dục Hanoi. Nay giờ ở đâu cho biết...

MẠNH HẢI

(Phòng Nhật K.B.C. 4734)

BẠN ĐỌC THÂN MẾN

Yêu cầu các bạn mua báo dài hạn mỗi lần đổi địa chỉ tin cho Ty Quản Lý biêt để tránh sự lạc báo.

Thư báo dâm gởi về nhà báo xin để địa chỉ :

Ô. Trác Anh, 117 Trần Hưng Đạo (Chợ Lớn).

Bru phiếu, ngân phiếu xin để tên : Ô. Trác Anh hộp thư 333 Saigon.

(Chờ dùng để tên ông chủ nhiệm : Trần Văn An).

Giá báo Bời Mới

dài hạn ở Nam-Việt
và Quân nhân
(cũ tiềng trước phi)

3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin để tên :
Ông TRÁC - ANH
Hộp thư 333 - SAIGON

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhứt
47 rue Canton-Cholon

MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

Hàng đúc TRÍ ĐỘ

Số 87, đường Arras-Saigon—Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèi vì làm đồ ngũi các khí cụ và máy móc bằng sắt đồ 13 gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo—CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

— GIỮA CÁC BẠN CHƠI ẢNH —



TRI KỶ

Ảnh của bạn Lê Văn (Mytho)



FU TRUNG



Một buổi trưa hè chụp
trên sông Cửu Long
Ảnh của bạn Lê Văn (Mỹ tho)



Cảnh chiều ở bên Hồ tây
(Ảnh của X)