

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

# ĐỜI MỚI

Số 145

Từ 19-12 đến 26-12-54

Nam Việt. . . . . 6 đồng  
Trung, Bắc, Miền, Lào . . . 8 đồng



Số NOËL.

TẠP CHÍ XUẤT BẢN NHIỀU NHẤT TRONG NƯỚC

## VÀI Ý KIẾN VỀ NHẠC HỌC SINH



TRONG ĐỜI MỚI số 143, bạn Thùy Hương có nêu ra những ý kiến về nhạc học sinh. Đây không phải là những ý kiến mới mẻ gì. Trước kia, cũng đã có nhiều người đề cập đến rồi, nhưng những lời gọi ấy đã chết đi không một tiếng vang.

Vâng, phong trào văn nghệ nói chung hay phong trào nhạc nói riêng, vẫn còn đang ở trong giai đoạn «khủng hoảng». Nhất là về nhạc. Trong khi, vẫn đang cố gắng tìm hướng lên thì nhạc vẫn cứ âm thầm mà ngã gục với những bản «Tương tư», «Lỡ lòng». Ngâm một bài thơ có những câu như «Em có nhớ những lời. Đã cùng ai thô thè...» chẳng hạn, là ta thấy ngượng rời; thế mà ngày ngày dài phát thanh vẫn rên rì «Kẽ lẩn mẩn» hương tình ngày ngát» hay «yêu ai, yêu cả một đời...» không một chút thẹn thò!

Đó là một thực trạng, dù đau lòng, phải nhìn nhận.

Trước kia vào khoảng 1948-1949, khi phong trào nhạc mới bành trướng các anh Hoàng Chương, Lê Lăng Mạn mới bành trướng các anh Lê Thương, Nguyễn Hữu Ba đã kêu cứu àm ỹ rồi. Nhưng, với một xã hội như thế nào thì hẳn văn nghệ cũng phản chiếu như thế ấy; nên tuy có những nhạc sĩ đã chuyên hướng, kết quả cũng chả đi đến đâu. Một Dương thiệu Túc, một Thanh Oánh, một Văn Giảng hay một Hoàng Trọng dù đã bò đi «Tiết thời xuân», một «Nhớ nhung», một «Trăng chờ» hay một «Bóng trăng xưa» đè quay về với «Việt Nam anh dũng», «Thanh niên ça», «Thúc quân» hay «Hồn Thanh niên», cũng vẫn không cứu vãn nổi tình thế.

Dù sao, các anh cũng đã làm một việc đáng phục là đã gây được ít nhiều lời cảnh cáo cho những nhạc sĩ sau. Hơn nữa, lúc ấy phong trào nhạc lành mạnh đang cố gắng nhoi lên với những bản dân ca dày súc sống dân tộc của Phạm Duy, những bản «lặng mạn cách mạng» dày tình cảm trong sách của Trần Hoàn. Nhưng, hời ơi! Đó chỉ là câu chuyện một cây đèn dầu đặt giữa một cơn bão. Tất phut! Nhất là từ khi Ngọc Bích về thành với bản «Khúc nhạc tương tư» và «Hương tình».

Những bản nhạc kè kè những nỗi niềm tâm sự mà trước kia các nhạc sĩ cất tận đáy tú, bây giờ được moi ra để lên dây phát thanh... Loại nhạc này tràn ngập nhạc trường. Và xem đà này, các nhạc sĩ mặc sức kè kè, thon van. Cho đến Phạm Duy, ông là dân ca, cũng không thoát khỏi những câu «Hẹn hò».

Mãi cho đến bây giờ, tuy không đến nỗi đọa lám như khoảng 51-52, song cũng chả khá quan mấy. Trách nhiệm về kết quả này, lẽ dĩ nhiên là các nhạc sĩ phải lãnh một phần lớn. Nhưng, thật ra chưa hẳn đã là do họ gây ra. Đây là một ánh hưởng hổ tưởng rất chẳng chí!

Tôi không dám đà động đến vấn đề ánh hưởng giữa xã hội và nghệ sĩ hay giữa nghệ sĩ và quần chúng đó là một chuyện vượt quá cái óc non nớt của tôi. Tôi chỉ đưa ra đây những ánh hưởng rất tầm thường thôi.

Khác với thơ văn, chỉ cần lên mặt giấy là cảm thông với đọc giả, nhạc ngoài việc được in ra, còn phải được trình bày nữa. Như vậy, trước hết nhạc sĩ phải chịu ảnh hưởng các ca sĩ. Trừ một số nhạc sĩ đã có tên tuổi hay có một «nhóm bồ tèo» ra, một phần lớn hầu như phụ thuộc vào những danh ca. Một bản nhạc, ngày qua còn lầm người ché, hôm nay được trình bày nhiều lượt, thế là ngày mai có hy vọng là sẽ có tiếng và ngày kia sẽ được xuất bản!

Mà danh ca, ác thay! Cũng lại phụ thuộc một phần lớn vào đài phát thanh và thị hiếu quần chúng. Có những bản mà họ thích (về nội dung hay về âm điệu chẳng hạn) mà đài không trình bày được vì lý do này hay lý do kia... Thế, thị hiếu quần chúng lại bị nhạc sĩ dấn cát. Thật là một cái vòng tròn ánh hưởng!

Về nhạc học sinh thì lại đáng bị quan hơn nữa. Một «Học sinh hành khúc», một «Đến trường», một «Mùa Thi», một «Học sinh, học sinh», một «Nữ sinh ca» của Lê Thương, Phạm định Chương, Kim Bảng, Thiệu Diêu, Mạnh Cường chả thàm thua vào đâu với bè nhạc của bạn Ngọc Bích, Đào Chuẩn...

Nhất là về loại nhạc học sinh, học sinh chúng ta nên gánh lấy là hơn. Không phải là các bậc đàn anh không thể sáng tác loại này, nhưng như lời anh Lê Thương thường nói: «Các em đang còn sống trong đời học sinh thì hãy tim đê tài trong đời sống này mà sáng tác đi. Vì dù cho kỹ thuật của các em có còn non nát chẳng nữa, nhưng nội dung hẳn là chưa đựng và thành thật hơn các anh nhiều». Và cũng không phải là học sinh chúng ta thiếu khả năng về nhạc đâu. Hoàng Nguyên, Hồng Châu, Văn An, Tùng Lâm há chẳng phải được mến chuộng nhờ những bản «Anh đi mai về», «Đi cây, đi cây», «Tình mơ» hay «Nhạc rừng khuya» đó sao?

Song, đây là một điều đáng chú ý là tuy có khả năng thật đấy, nhưng không người nâng đỡ và hướng dẫn đó thôi. Dù muốn, dù không, bất kỳ nhạc sĩ nào cũng «thích» tên mình được thiên hạ chú ý. Mà học sinh chúng tôi, hơn ai hết cũng mắc phải tính ấy. Nhưng buồn thay! một khi chúng tôi đã làm những bản nhạc ca tụng đời sống chúng tôi, có ai đem phò biến giùm không? Hay là cũng chỉ được hân hạnh làm bạn với dán, với chuột?

Trong khi ấy, nếu chiêm theo thị hiếu quần chúng mà gởi những bản có anh, có em, có yêu, có sầu thì có lẽ hy vọng sẽ được trình bày đấy. Thế là vì bỗng bột, vì tức minh khi thấy nhạc phẩm mình bị dìm, vì bị lôi cuốn theo phong trào, vì..., một trăm thứ vì đã quyết dũ họ lăn vào đầu bánh xe lầm lõi của kẻ trước. Vì vậy, ta không lạ gì khi thấy một Kim Bảng; một Mạnh Cường — và có lẽ có cả những Kim Bảng và những Mạnh Cường khác nữa — những nhạc sĩ học sinh tiền phong đã nói tiếng nói của học sinh trước tiên, bây giờ lại quay lại phản bội với chính mình để thòn thức trong «vài giòng nhật ký» hay mơ một «mái tóc thê». Nhưng

(đeo tiếp trang 42)



## CHỤP HÌNH MA

NGÀY XƯA Ông bà ta nói rằng có ma. Lại có nhiều học giả viết chuyện ma. Truyện «Liêu trai chí dị» của Tàu nói ròng chuyện ma, chuyện ly kỳ được diễn tả một cách rất hay và rất có văn chương.

Đời nay ít ai tin có ma, sau khi người ta biết nói bằng giấy điện, bằng vô tuyến điện, và truyền thanh truyền ảnh cũng không cần giấy điện.

Đời nay người ta tin khoa học; người ta quen dùng điện quang, người ta biết ngồi tàu bay đi từ cực đông sang cực tây trong ít chục tiếng đồng hồ. Lần lần ít ai nói tới ma. Thinh thoảng một vài tờ báo (xuất bản số triệu) có đăng tin ma, gọi là tin lị.

Có ma hay không có ma, thật là việc mà Bá Dương tôi không dám đảm bảo với Bạn. Tôi cũng như nhiều người khác được trưởng thành ở đồng bái, đã từng nghe nhiều chuyện ma chớ chưa có dịp thấy ma lần nào. Mặc dầu không thấy ma, mà tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ, vì là chuyện ma đã thâm nhập trong đầu tôi.

Tôi được biết có nhiều bậc bác học khảo cứu chuyện ma. Và giữa lúc nguyên tử thạnh hành vẫn có nhiều nhà thông thái điều tra và tìm hiểu ma. Gần đây có giáo sư Anthony Cornell, người Anh Cát Lợi, định chụp hình ma. Ông đã chọn địa điểm rồi. Ấy là nơi «có nhiều ma nhết ở Anh Quốc», tại nhà tu kín Borley ở vùng Suffolk. Số có nhiều giáo sư danh tiếng chứng kiến. Ông tin rằng sẽ chụp được hình ma bằng máy móc khoa học tối tân.

Nhơn vụ này Bá Dương có nghĩ ra kết quả của nó là sau khi có bằng chứng rằng Ma có thật, người ta sẽ tìm cách nói chuyện với ma, hiểu biết sự hoạt động của chúng và sẽ nối liền đời sống của con người với «đời chết» (về sau sẽ có danh từ đời chết).

Nói chuyện được với ma thì sẽ có cái lợi là truy được bọn sát nhân mà đời sống vẫn minh lâm lúc chua tìm ra phạm nhân, là làm cho người ta bớt giết người dã sát.

Biết được sự hoạt động của Ma, người ta sẽ truy ra xã hội Ma, (hay đoàn thể ma thật chớ không phải đoàn thể chính trị ma), rồi xã hội người sẽ có sự nối liền với xã hội ma. Sự liên lạc này làm cho người ta bớt sợ chết, mà vẫn sợ tội. Người thế gian sẽ tu nhơn tích đức để «sống đời chết», và sống bằng cách làm Ma sung sướng, khỏi lo ăn no mặc. Chừng ấy sẽ bớt ngay «rắc rối xã hội», bớt gai cắp đấu tranh, bớt người theo rọng sản.

Lẽ tự nhiên là khi đã tìm ra «xã hội ma», người ta sẽ tìm cách chơi với ma. Một khi chơi được với ma, làm tình với ma như truyện «Liêu trai chí dị» đã chép, Bá Dương tôi tin rằng ít ai muốn chơi với ma. Một khi chơi được với ma, làm tình với ma như truyện «Liêu trai chí dị» đã chép, Bá Dương tôi tin rằng ít ai muốn làm tình với các cô tiên thời bời vì các cô không đẹp đẽ lồng lấp và không trung tín như ma mà truyện «tàu» đã chép vậy.

Biết đâu «chụp hình ma» không phải là bước đầu của một sự thay đổi lớn lao của đời người, còn lớn lao hơn tìm ra nguyên tử.







# GẶP

XXIII

**T**Ự GIÁC tức là tự tố giác, tự lên án, tự buộc tội mình trước để vit bót những mũi dao, kéo đang châm vào mình để phanh phui, mổ xé. Chàng dor tay thề :

— Trước là quốc kỳ, trước chân dung vị lãnh tụ tối cao, trước toàn thể cán bộ và toàn thể anh em, tôi xin tự giác, phơi bày không dấu diếm một tí gì : Tôi, Đặng Trần Phong 20 tuổi. Sinh trưởng trong gia đình trưởng giả. Lực học hết chuyên khoa. Năng khiếu của tôi thiên về văn nghệ. Rất ham đọc sách Tự lực văn đoàn vì những tác phẩm thuộc nhóm này đã nói lên được những ý nghĩ hợp với thành phần của tôi. Đó là quan niệm văn nghệ cách đây hai năm. Còn từ ngày nhập ngũ tôi có thay đổi quan niệm, cố vượt biên giới của tình cảm, của giai cấp để tiến sang lãnh vực văn nghệ hiện thực, văn nghệ lành mạnh nhưng tôi vẫn chưa thấy có những kết quả cụ thể. Con ma văn nghệ lảng mạn vẫn ám ảnh tôi, khiến khó lòng dứt ra được. Những điều của tôi tự giác chỉ có chứng ấy mà thôi. Anh em khách quan nhận xét có lẽ dễ hơn tôi.

— Bạn Phong vừa tự giác. Tôi xin tóm tắt và khuếch trương một vài điểm để các bạn thêm thắt ý kiến.

« Điều thứ nhất : bạn Phong sinh trưởng trong gia đình trưởng giả, chịu một nền giáo dục tư sản.

« Điều thứ nhì : bạn Phong có một kiến thức về văn hóa.

« Điều thứ ba : bạn Phong có năng khiếu về văn nghệ, hấp thu được khá nhiều tinh túc văn nghệ lảng mạn, cố nhoi ra khỏi vỏ hủ lậu này nhưng bất lực.

« Sống trong gia đình trưởng giả, chịu giáo dục tiêu tư sản thì bột phát ra những cá tính nào, các bạn góp ý kiến ».

— Tôi xin phát biểu.

— Vâng, bạn Tường Văn nói.

Có tiếng xì xào :

— Thành phần trung kiên, xây dựng, năm bảy năm « trong » nồi đấy nhé.

— Yêu cầu các bạn im lặng lắng nghe bạn Văn.

— Tôi nhận thấy là đã được nuôi nấng đầy đủ trong nếp sống trưởng giả, trong giáo dục tiêu tư sản át phải bột phát những cá tính như tự ái cao chằng hạn, tinh ý lại, anh hùng cá nhân, kiêu ngạo, tự kiềm nịnh và coi thường người chung quanh

— Tôi xin nói.

— Bạn Hân nói.

— Yêu cầu bạn Hân, bạn Vinh, bạn Nghi, bạn Ròn giữ trật tự. Tôn trọng kỷ luật của hội nghị một chút. Bạn Hiền nói.

— Tôi đồng ý với bạn Văn và bạn Lục. Xin thêm vào một chút nữa là bạn Phong quả là tự ái và khinh khí các bạn chú ý, bạn Phong đang cười nụ miệng kia kia.

— Tôi xin nói... đây... đây muốn nói.

Không khí trở nên hết sức căng thẳng, nhiều chàng nhảy lên chồm chồm, vỗ đầu xé tai, mắt long lanh vì bức tức.

— Muốn tiếp tục được hàn gắn, mong các bạn tuyệt đối giữ trật tự, tuân theo chủ tọa, giơ tay không mà thôi, đừng la ó.

Gian phòng trở lại im lặng, hàng mấy chục cánh tay dor thẳng.

— Bạn Vinh nói.

— Trước tiên, tôi mong chủ tọa bao quát, vô tư, đề tất cả mọi người được phát biểu. Vào đền, tôi hoàn toàn đả phá ý kiến của bạn Văn, Lục và Hiền.

Thứ nhất, ai ai cũng đều phải có tự ái, vì con người mà không có tự ái là con vật. Bạn phong trả lời bạn Hân một câu gọn như vậy là chỉ phải vì không một lý do nào mà bạn Văn có thể nhúng tay vào địa phận chuyên môn của bạn Phong để xui khôn xui dại.

Điều thứ nhì tôi muốn đề cập đến danh từ lao động. Hắn các bạn cũng thừa biết là có hai thứ lao động : lao động tinh thần và lao động vật chất, hay nói một cách nôm na hơn là lao động trí óc và lao động chân tay. Hai thứ lao động này đều có một giá trị tương đương, nếu tôi không muốn nói là lao động trí óc mệt hơn lao động chân tay nhiều.

Trở lại vấn đề, tôi nhận thấy bạn Lục đã phủ nhận giá trị của lao động trí óc, bạn phủ nhận luôn cả giá trị của sự tương trợ lẫn nhau, bạn đã chà đạp lên tình cảm bạn dã nguy biện và mù quáng trước vấn đề.

Điều thứ ba tôi muốn nói về ý kiến của bạn Hiền.

Nói trắng ra bạn Hiền chỉ theo dom ăn tàn. Bạn tái thành một cách bat mạng một ý kiến sai lạc. Bạn sủ bụng ta ra bụng người, bạn đã lạm dụng cương vị của thầy tướng để bối rối cười của bạn Phong, bạn đã « dua ».

— Hoan nghênh những ý kiến phong phú của bạn Vinh.

LOẠN • tiều thuyết của Duy Sinh • LOẠN

Tiếng vỗ tay rầm rộ lộn cùng những tiếng hoan hô của phe hữu như khiêu khích, khiến mặt Tường Văn đã tái càng tái hơn, khiến môi Xuân Lục đã thâm càng thâm hơn, khiến tai Đức Hiền đã đỏ càng đỏ sẫm thêm nữa. Họ làm lý do thắng tay :

— Bạn Văn nói.

Cố làm ra vẻ bệ vệ, Tường Văn chậm rãi đứng dậy, từ từ dở quyền sô lay, giọng danh thép :

— Đầu tiên tôi muốn nói là yêu cầu các bạn chỉnh lại thái độ phát biểu. Nên dùng những lời lẽ ôn tồn, nhã nhặn một chút thì hơn. Phê bình chứ không phải đả kích. Tranh luận chứ không phải cãi vã. Không hay ho gì lồng má nhau, chỉ tố cáo sự thiếu giáo dục của mình mà thôi. Việc lồng má, chửi rủa nên dành cho hàng tôm, hàng cá.

« Vấn đề đầu tiên tôi muốn trở lại danh từ lao động. Đồng ý với bạn Vinh là có hai thứ lao động, nhưng tôi thiết tưởng lao động chân tay là chính yếu, vì bàn tay lao động đã dựng nên xã hội loài người. Hắn các bạn còn nhớ một câu thơ :

— « Có sức người sỏi đá cũng thành cõm »

« Vậy lao động chân tay phải coi nặng hơn lao động tinh thần : Thể hiện một cách rõ ràng là đường lối của đảng và chính phủ thiên về sức lao động chân tay, coi trọng sức lao động chân tay hơn lao động trí óc. Cụ thể hơn nữa là một người chạy giấy một tháng lanh 42 ki-lô giao, ngang với một giáo sư đại học, hơn công chức cao cấp, hơn văn nghệ sĩ những 6 ki-lô (?), hơn chúng ta những mười hai cân. »

Nhiều tiếng lao xao :

— Thế thì đốt mẹ nó bằng cắp, đi làm « loong toong » hết cho bầm (!)

— Điều thứ hai tôi muốn bàn đến danh từ tự ái. Tự ái tức là tự yêu mình, tự trọng mình. Ai ai cũng phải có lòng tự ái, nếu không có tự ái tức là con vật. Đúng như vậy. Nhưng.. nếu chỉ yêu mình, yêu đến điên cuồng, vơ hết lè phải về mình, coi « cái tôi » của mình như cục vàng, bắt khả xâm phạm, tức là đã ích kỷ, đã phá tan cuộc sống tập thể. Tự ái đến độ này thì phải đốt tự ái đi. Ở đây bạn Phong đã nằm trong trường hợp quá yêu mình, đã phớt lời góp bàn của bạn, tức bạn Phong đã mắc bệnh tự ái.

— Tôi xin nói.

— Bạn Nghi nói.

— Tôi vẫn đang muốn quay về vấn đề lao động

Vẫn biết bàn tay lao động dựng nên xã hội loài người, nhưng nếu không có sự tham gia của những nhà bác lộc thì làm gì có xã hội hiện tại, làm gì có nền văn minh hiện tại. Chỉ hùng hục bằng hai bàn tay thì xã hội loài người đến bây giờ vẫn ăn lồng ở lỗ, vẫn man dí mọi rợ. Nếu như vai trò lao động trí óc là thứ yếu thì tại sao chỉ hùng hục lại có quyền tối hậu quyết định ? Chính phủ phải có cố vấn Trung Hoa và Nga sô ?

Nếu vai trò lao động trí óc không quan trọng thì tại sao mà khúc tiêu của Trương Lương làm tan rã 80 vạn quân Hạng Vũ. Nếu vai trò lao động trí óc kèm cỗi thi tại sao là thư của Khổng Minh khiến Chu Du tức đến hộc máu chết ? Có lẽ mà vai trò lao động trí óc đứng vào hàng thứ nhì thật (!)

— Hoan nghênh sứ giả Nghi lùn. Lý luận hay lắm.

(đoạn tiếp trang sau)

ĐỜI MỚI số 145

ĐẸP-ĐỀ, BỀN, CHẮC, CHẠY MÁU, ÍT HAO,

VÉLOMOTEUR

**domino**

XE GẮN MÁY

CHUYÊN-MÔN CHẠY ĐƯỜNG XA MÀ ÍT TỐN

Am-ba-da  
tự-động  
(Embrayage Automatique)  
Bảo-Kiết Khong  
sút Khong mòn

PHUỘC ỐNG  
NHÚN



CÓ CHUNG BÀY BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ  
14, đường Amiral Roze - SAIGON - đ.T: 22.354

Chài Brillantine BOBEL

Tức là xúc dầu thơm thứ quý nhất



Một người bạn luôn luôn trung thành

TRANG 9

KỸ LUÔNG  
và  
MAU LÊ  
liché  
**NGUYỄN-TRUNG**  
150, RUÉ GIA LONG - TEL. 21.703

TRANG 8

ĐỜI MỚI số 145

LOẠN • tiểu thuyết của Duy Sinh • LOẠN • tiểu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

— Anh em chú ý nghe anh chính trị ủy viên trong đoàn phát biểu ý kiến.

Không khí đang cực kỳ ồn ào trở nên im lặng hoàn toàn. Anh chính trị ủy viên, đứng tay lên thòng bàn, giọng sảng sảng :

— Tôi thấy từ lúc nay đến giờ, hơn một tiếng đồng hồ, các bạn đã di quâ xa, tán rông vẩn đề. Tranh luận dâng cao về danh từ, đưa nhau định nghĩa, dẫn giải một cách hùng hồn về vai trò lao động để không đi đến một kết quả nào cả. Một bên cực tả, một bên cực hữu. È kêt tiết kiệm thời giờ, chủ tọa hãy tóm tắt ngay những ý kiến của anh em, biếu quyết và thông qua. Bắt đầu từ bây giờ các bạn nên phát biểu sát với vấn đề, đừng tranh luận lan man. Chủ tọa cần sáng suốt để cắt đứt những ý kiến lạc đề.

— Các bạn đã nghe rõ lời anh chính trị ủy viên rồi. Vậy mong các bạn hãy thi hành đúng cho để tiết kiệm thời giờ. Tôi lấy biếu quyết :

— Bạn nào đồng ý là bạn Phong mắc bệnh tự ái, dơ tay lên.

— Mười lăm trên bốn mươi. Thiếu số.

— Bạn nào đồng ý là bạn Phong ỷ lại?

— Mười trên bốn mươi. Thiếu số.

— Tóm tắt bạn Phong không mắc bệnh ỷ lại và tự ái. Thông qua được rồi chứ ?

Tất cả cùng la lên ;

— Thông qua.

— Bây giờ đến bệnh anh hùng cá nhân.

— Tôi xin phát biểu.

— Bạn Hiệp nói.

— Tôi nhận thấy bạn Phong không hề anh hùng cá nhân. Việc bạn Phong làm luôn một lúc trong hai ba ban là do anh em thấy bạn có năng lực nên ép làm chứ không phải do bạn bảo biện. Bạn Phong làm trong hai ba ban không có hại gì cả, miễn là công việc trong trung đội chạy lá dứa. Tôi nhận thấy bạn Văn đã phủ nhận sức lao động của bạn Phong. Làm việc trong hai ba ban rất mệt. Việc này dâng ra phải tuyên dương công trạng của bạn Phong mới phải.

— Hoan nghênh Hiệp, nói hay lắm.

— Thôi, lấy biếu quyết. Bạn nào đồng ý là bạn Phong có tính anh hùng cá nhân.

— Mười trên bốn mươi. Thiếu số. Thông qua.

— Sang tinh kiêu ngạo. Bạn Hân phát biếu.

— Người mà đã có đôi chút tài lực, thế nào cũng phải Mười trên bốn mươi. Thiếu số. Thông qua.

— Sang tinh kiêu ngạo làm bức minh những kẻ kém hơn. Tôi

có lúc kiêu ngạo làm bức minh những kẻ kém hơn. Tôi

công nhận là bạn Phong hơi kiêu ngạo.

— Anh em có đồng ý là bạn Phong hơi kiêu ngạo không ?

— Đồng ý. Ba mươi trên bốn mươi. Quá bán. Thư ký

ghi vào biên bản. Bây giờ đến điểm ứa xiêm định.

— Bạn Nghi phát biếu.

— Tôi nhận thấy điểm này hoàn toàn không có. Việc

khen chè là do anh em mến bạn Phong mà khen chứ không phải xu nịnh. Bạn Văn đã nhìn vấn đề dưới cặp mắt hẹp hòi của mình để buộc tội bạn một cách không

chính đáng.

(còn nữa)

**GIẾT CÁC LOẠI  
SÂU BỌ**

CHI NHÂN  
TRÊN NÚT NÀY

ATOMISEUR  
AGIR

Insécicide

CÓ BÁN KHẨP NỘI

**SONAPHAR** AGIR

102, đường M<sup>e</sup> de LATTRE de TASSIGNY

**Binh BAN tuy dữ! Dùng sơ!**  
Nếu quý Ngài biết dùng ngay thuốc :  
**ĐẠI-DỨC TIỀU BAN LỘ**

Là một thứ thuốc bụi và  
ngừa các chứng ban trái,  
cầm ném và rất thân thiện.

Thuốc TIỀU BAN LỘ  
có rất nhiều hiệu xin  
nài cho được của hiệu  
**ĐẠI-DỨC**  
mới có linh nghiệm

Nhà thuốc  
**ĐẠI-DỨC**  
Thần con ngựa

CHI-CUỘC: 103, DELAPORTE - NAM-VANG

UNE ACTION ECONOMIQUE  
ET SOCIALE URGENTE  
DANS DES CIRCONSTANCES  
EXCEPTIONNELLES

II

L'INCERTITUDE DES DOCTRINES ECONOMIQUES ET  
L'OBSERVATION DES STRUCTURES NATIONALES FONT  
REVENIR A L'ACTIVITE DE BASE : L'EXPLOITATION  
AGRICOLE DELIMITATION DU CADRE DES ETUDES

LA NECESSITE absolue de réalisations rapides et d'une perte sociale immédiate, conduit à retenir pour base du programme : l'exploitation agricole, l'artisanat rural qui lui est lié, et les industries agricoles qui en sont l'élément d'appoint ou l'aboutissement.

Dans les activités strictement industrielles, le « fait social » se conjugue avec le « fait technique », mais la personne humaine peut rester, ou devrait rester, moralement indépendante de la marche mécanique.

Dans les activités agricoles, au contraire, la vie du Paysan est imprégnée, est intimement pénétrée et associée, de la vie de son domaine.

Le rythme des récoltes, la ronde des heures et le cycle des saisons entraînent dans leur course tous les travaux, toutes des préoccupations et toutes les pensées du cultivateur, à tout moment.

Cette interénétration de la vie du sol et de la vie de l'individu (que ne connaissent pas les hommes des villes, ouvriers ou bourgeois) l'influence des forces naturelles avec leurs risques et leurs incertitudes, sont à l'origine de l'autonomie du domaine familial rural, et expliquent la psychologie foncière du Paysan.

LAGRICULTURE : FACTEUR DE BASE

Toute action sur un domaine agricole agit profondément et immédiatement sur l'esprit et le comportement de l'agriculteur.

L'action sur l'agriculture se répercute sur les productions alimentaires et textiles, donc sur le standard de vie, également immédiat et direct, des masses urbaines.

L'agriculture est toujours considérée comme étant le meilleur client de l'industrie parce qu'il en est le plus stable.

L'aménagement de nouvelles zones de culture permet l'installation rapide de réfugiés, de prisonniers libérés et de démolisés même si une formation professionnelle agricole leur était nécessaire.

Par le maintien des populations rurales sur leurs terres améliorées, par l'extension de cultures vivrières et industrielles sur de nouveaux terrains aménagés, sera augmentée la rentabilité des exploitations, donc accru le pouvoir d'achat du Paysan et mieux assurée la stabilité du monde rural, élément principal de l'équilibre social.

Un édifice économique reposant sur la base élargie et renforcée des exploitations agricoles, bénéficierait des assises indiscutables qu'il importe de dégager par les structures foncières du peuple vietnamien.

\*\*  
TRẦN VĂN CĂNG

TRONG NHỮNG TÌNH TRẠNG ĐẶC BIỆT

CẦN CÓ MỘT  
HÀNH ĐỘNG CẤP TỐC  
về kinh tế và xã hội

II

TRỞ VỀ NGUỒN

VÌ HỌC THUYẾT kinh tế vẫn còn thất thường, và vì quan sát kỹ càng các cơ cấu quốc gia, nên thấy cần phải trở về nguồn hoạt động căn bản là việc KHAI THÁC NÔNG NGHIỆP.

ĐỊNH GIỚI HẠN CHO KHUNG KHỔ NGHIÊN CỨU.

Sự cần thiết tuyệt đối về mọi điều thực hiện lành chánh và có ảnh hưởng cấp bách cho xã hội đã dẫn đến chỗ phải nhận việc khai thác nông nghiệp làm cơ sở cho chương trình hoạt động. Ngoài ra cũng phải kể cả đến ngành thủ công nơi thôn ủ (vốn dính lìu với nông nghiệp) và đến các ngành kỹ nghệ nông nghiệp (vốn là yếu tố phu tá hay thành tựu của nghề nông).

Tuy rằng ở trong các ngành hoạt động có tính cách kỹ nghệ toàn triệt thì « sự trạng xã hội » vẫn kết hợp với « sự trạng kỹ thuật » trực tiếp, song về mặt tinh thần thi bao giờ Con Người cũng có thể và cần phải đứng độc lập khỏi vòng tiến trình của cơ giới.

Trái lại, ở trong các ngành hoạt động và nông nghiệp thi cuộc đời của người Dân quê vẫn thầm nhuần và kết hợp thâm thiết với đời sống thôn ủ.

Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu tâm tư và công việc của người dân cày cũng hòa nhịp với cuộc tuần hoàn của mùa màng, của ngày tháng và thời tiết.

Nào dân thị thành, viên chức và thợ thuyền, có biết được đâu tới sự tương nhập của đời sống đất đai và đời sống con người ấy. Ấy thế mà chính sự tương nhập đó và chính nguồn ảnh hưởng của các lực lượng thiên nhiên (với mọi nguy biến cũng mọi thất thường của các lực lượng này) đã là gốc rễ của nền tự lập về địa vị có tính cách gia đình ở nơi thôn ủ. Chính chúng đã giải thích nỗi niềm tâm lý căn bản của người Nông dân.

DÍ NÔNG VI BẢN

Bất cứ tác động nào đánh vào địa hạt nông nghiệp cũng có ảnh hưởng sâu xa và tức thời vào tâm trí và vào cách xử thế của người dân cày.

Có tác động vào nghề nông là có tác động thẳng ngay vào cái ăn, cái mặc, tức là vào đời sống của đại chúng thôn quê.

Nghề nông xưa rày vẫn được coi là khách hàng tốt nhất của kỹ nghệ vì đó là khách hàng vững chắc nhất.

Hễ sắp đặt được những khu canh tác mới mẻ là có thể giúp cho các lớp người di dân hay tú nhân phỏng thích hoặc binh sĩ giải ngũ lập nghiệp được mau lẹ, cho ngay là có cần phải đào luyện họ về nghề nông đi nữa.

Bằng sự gìn giữ lớp công dân sinh sống được

(đọc tiếp trang 42)

# CHÁNH THỨC LẬP TRƯỜNG LÀNH MẠNH HÓA CHẾ ĐỘ



HÀM Ở ĐỜI, vô luận việc công hay tư, điều phải có trước hết là biết mình muốn làm việc gì. Đối với việc nhả, người ta có thể lùng khùng, không ai khiên trách mắng, chờ đợi với việc nước lùng khùng là có tội vậy. Cho nên ở các nước dân chủ, chương trình của chính phủ là điều tối cần, và không có một chính khách nào là không có chương trình. Không những mà kế hoạch thực thi chương trình phải thực tế và có hiệu quả.

Trước tình thế nước Việt Nam chia đôi, hai vùng Nam và Bắc không sống chung một chế độ, thì đường lối và lập trường của mỗi vùng cần phải được định rõ.

Chúng tôi đã nhiều lần đặt vấn đề đổi nội và đổi ngoại. Hôm nay xin nhắc lại, để tiến tới *lành mạnh hóa chế độ*.

Báo « *Quyết thắng* » xuất bản ở Paris, cơ quan báo chính thức của V.M. viết rõ như thế này (Việt văn) :

« Nhà nước dân chủ cộng hòa của ta đứng trong hàng các nước dân chủ nhân dân, bởi vì chính quyền của ta là chính quyền của nhân dân, tức là của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc, DO GIAI LẤP CỘNG NHÂN LÀNH DAO... Chế độ của ta là bước quá đột tiến tới xã hội chủ nghĩa, tuy con đường đi đến xã hội chủ nghĩa còn xa.

« Ta chủ trương ở miền Bắc thì cũng cố chế độ dân chủ cộng hòa, đảm bảo quyền tự do dân chủ cho tất cả công dân não không thân Mỹ... »

Báo « *Le courrier du Vietnam* », cũng xuất bản ở Paris, tiếp cận nhà đương cuộc « *Vietnam quốc gia* », dưới ngòi bút của Ông Ngo Xa, trong bài « *Hiến pháp và Cách Mạng* », viết (Pháp văn) :

« Chế độ quan liêu và ngạch tham biện phải để chỗ cho một chế độ quốc gia (régime national); chế độ này sẽ giúp cho Việt Nam hưng khởi trong sự

nên gọi là dân chủ nhân dân mà nên gọi là « vô sản trị ».

Việc bên trên, trên vĩ tuyến 17, ta hãy tạm gác qua một bên.

Về phần báo « *Le Courrier du Vietnam* », dưới ngòi bút Ông Ngo Xa, ta thấy rõ là Ông muốn *lành mạnh hóa chế độ* trong tay giai cấp trí thức, dưới sự lãnh đạo của giai cấp này, khác hẳn chế độ do « *giai cấp công nhân lãnh đạo* ». Đọc đoạn tôi trích bên trên, bạn đọc không khỏi nhận ra Ông đúng ngoài nói vào, tức là xa thực tại vậy.

Tác giả bài trên kết luận :

« Chính phủ « thực sự » (vrai) chỉ có thể xuất xứ ở nghị Hội, chỉ có chính phủ này mới xứng đáng và bền vững.

Giai cấp trí thức học giả (intelligentsia) Việt Nam

đòi hỏi quyền phung sự nước chúng ta, khỏi phải chịu chờ ở các phòng khách của những người mà họ có thể kính bỉ. Ở đây chứng thiệt sự thật của lời nói của ông Villele : nghị hội chí tệ còn hơn một sự chục chờ tốt lành nhất ở phòng khách (*La pire chambre vaut mieux que la meilleure antichambre*). »

Đọc suốt hai tập báo của hai chính quyền, ký giả có cảm tưởng như thế này :

Người viết báo « *Quyết thắng* » viết những điều đã nhai đi nhai lại nhiều lần, viết không hăng hái, viết cho người khác đọc mà tự mình thiếu tin tưởng.

Người viết báo « *Le Courrier du Vietnam* » viết rất hăng, viết và tin tưởng, muốn cho kẻ khác tin tưởng, nhưng viết với lối lập luận của người ngoại cuộc, viết đúng sách vở, viết với lý luận mà người Pháp gọi là hình thức lý luận học (logique formelle).

Chúng ta miễn phè, chỉ nhắc qua rằng : Đã nhứt định do giai cấp công nhân lãnh đạo, đã áp dụng chế độ cảnh sát tri, còn phân biệt công dân thân cộng đồng dân họ, và tiêu trừ công dân thân Mỹ, thì bắt tất nói dân chủ. Đã đặt giai cấp công nhân (nói rõ hơn là giai cấp vô sản đúng với sự thực) lãnh đạo giai cấp kia thì không nên nói « nhân dân », không

chỉ nhắc qua bấy nhiêu đó cũng đủ vạch ra xu hướng chính trị. Chúng tôi xin gác qua một bên.

Riêng về chúng tôi, trên mặt báo *Đời Mới*, chúng tôi có đặt « lập trường dân tộc », « chính trị nhân dân » và « chính sách liên lập ». Xin giải thích sơ qua, một lần nữa :

## LẬP TRƯỞNG DÂN TỘC

Là lập trường nhìn nhận có dân tộc Việt Nam, với đặc tính của nó, trong đại gia đình nhân loại có nhiều dân tộc khác. Dân tộc Việt Nam có quốc gia dân tộc (nation), phát triển đời sống quốc gia—dân tộc, bảo vệ Tô quốc và chủ quyền quốc gia. Khác với lập trường của Cộng sản ở chỗ Cộng sản chỉ biết có một Tô quốc Nga Sô, không biết có quốc gia—dân tộc Việt Nam (la nation Viet-namienne).

Lẽ tự nhiên là lập trường dân tộc đưa tới chính sách đối ngoại là chính sách liên lập.

## LIÊN LẬP

Vì phải bảo vệ đơn vị quốc gia—dân chung với tình trạng ngày nay là tộc Việt Nam, chúng ta không thể theo lối chạy theo chế độ cộng sản, là lãnh kế hoạch sắp đặt việc nước ở không biết có Tô quốc Việt Nam là một thủ đô nào khác không thể đứng không tôn trọng phẩm giá con người, trong một tổ chức không nhìn nhận là chà đạp công lý xã hội. Như vậy, có chủ quyền quốc gia; không thể vi không phải là sống chung, nói cho lợi quyền của nước cha, hay nước dung là các đảng phái chết riêng để mẹ, mà phải áp dụng một chính sách cho cộng sản một mình sống,

đối ngoại không lợi cho quốc gia dân Vi lê ấy, các đảng phái tranh đấu tộc ta. Vì phải giữ tư cách độc lập, lập trường dân tộc không thể tách

iên lập, chờ không nhận tùy thuộc. Nước ta không thể làm nước chư hầu nếu ta muốn phát triển đời sống dân tộc.

Chúng ta chủ trương dân tộc hiệp lực, nhưng không chịu lấy từ cách nước không độc lập hiệp tác với nước độc lập. Chúng ta chịu tham gia mặt trận hòa bình nhân loại, nhưng không ưng thứ hòa bình phản dân chủ, nghĩa là chỉ có hòa bình cho một cường quốc. Nói rõ hơn là chỉ thiết lập trật tự của một nước mạnh,

## CHÁNH TRỊ NHÂN DÂN

Là cả một chính sách đối nội, căn cứ ở nhân dân, lấy nhân dân làm gốc. Tức là thiết thi thuyết nhân dân trị, thay cho vô sản trị, và khác hơn trí thức trị.

Nhân dân, như chúng tôi hiểu, là bao gồm các giai tầng xã hội quanh quần bên cái trực nhân dân cần lao, tức là nói nhân dân sản xuất. Chỉ có hạng ăn không ngồi rồi là ngoài nhân dân.

Đặt vấn đề nhân dân trị là chúng tôi nhằm thuyết dân chủ chọn chính, và qui định trực nhân dân cần lao là chúng tôi tiến tới chủ nghĩa xã hội thực sự, tiến trên cái đà nhân dân trị chờ không tiến trên cái đà vô sản trị, hay trí thức trị.

Đi từ dân chủ chính trị (dân quyền) qua dân chủ kinh tế đến dân chủ xã hội.

Đó là nói việc trường kỳ.

Trong hiện tình nước nhà phải đặt những cơ sở nào và áp dụng kế hoạch nào để xây dựng dần dần nước Việt Nam dân chủ xã hội, là một vấn đề khác, cấp bách, và thiết yếu.

Chúng tôi cũng đã có lần bàn qua.

Trong thời gian, đứng trong cái thế lâu dài mà nói thì dân tộc Việt Nam phải sống chung từ Nam chí Bắc. Nhưng, ngay trong lúc này, trong khi Cộng sản nắm chặt bộ máy chuyên chế và chủ trương không dung thứ đảng phái nào khác hơn là đảng Cộng sản, trong khi các đảng phái khác chưa đạt đến tổ chức chu đáo, chưa làm chủ tình hình vùng của mình, thì không thể đặt vấn đề sống chung được. Bởi vì sống

chung với tình trạng ngày nay là

tộc Việt Nam, chúng ta không thể theo lối chạy theo chế độ cộng sản, là một thủ đô nào khác không thể đứng không tôn trọng phẩm giá con người, trong một tổ chức không nhìn nhận là chà đạp công lý xã hội. Như vậy, có chủ quyền quốc gia; không thể vi không phải là sống chung, nói cho

lợi quyền của nước cha, hay nước dung là các đảng phái chết riêng để

mẹ, mà phải áp dụng một chính sách cho cộng sản một mình sống,

đối ngoại không lợi cho quốc gia dân Vi lê ấy, các đảng phái tranh đấu

tộc ta. Vì phải giữ tư cách độc lập, lập trường dân tộc không thể tách

để tam. Trong lúc Bắc Việt chỉ biết có đảng để tam thì Nam Việt phải giao sức các đảng phái, các xu hướng chính trị để xây dựng ngoài đảng cộng sản.

Đó là nguyên tắc chính.

Tôi rất đồng ý với Ông Ngo Xa là phải chấm dứt chế độ quan liêu và tham biện; không những ở cấp trung và hạ, mà ngay ở chính quyền. Cho đến phương pháp làm việc cũng phải khoa học hóa, chờ không thể giữ tánh cách quan liêu hay tham bá.

Có điều tôi không hiểu làm sao làm được là phải « chấm dứt những cách hành sự do đó bọn có tổ chức... », nghĩa là chấm dứt phong kiến, một danh từ mà Ông Ngo Xa không dùng. Làm cách mạng bạo lực thì không còn thời giờ, chậm tay là bị Cộng Sản tràn ngập ngay; còn mượn sức ngoại quốc thì chắc là chúng tôi không bao giờ chủ trương.

Chúng tôi đã nghĩ đến vấn đề *lành mạnh hóa chế độ*, khác hơn các chính khách ở ngoại quốc về, vì chúng tôi là người trong cuộc đã hoà minh trong tình thế. Chúng tôi chủ trương « giao sức đập đập » để rồi đặt tất cả lực

lượng không theo Cong trong cái thể tiến bộ, hầu dân chủ hoá họ.

## LÀNH MẠNH HÓA CHẾ ĐỘ

Trước đây, chúng tôi đã vạch ra những trớ lợ làm cho vùng Việt Nam quốc gia khó mà được cải thiện. Sau 9 năm chiến sự, với nhiều thế lực ngoại quốc trên đất nước nhà, lẽ tự nhiên là hoàn cảnh của ta là hoàn cảnh phức tạp. Ta phải chịu đựng hoàn cảnh, nhưng chịu đựng không có nghĩa là giữ trạng huống lòn xộn và bần thỉu mãi.

Ta phải cấp bách cải thiện nội bộ hầu có thể góp sức toàn dân mà cũng có độc lập và bảo vệ tự do.

*Lành mạnh hóa* nghĩa là gì? Danh từ « *lành mạnh* » có nghĩa rất rộng rãi. Thiết trưởng cũng nên định rõ nghĩa theo chỗ chúng ta hiểu. *Lành* ở đây là tốt lành, và *mạnh* là có sức phát triển. Về phương diện chính trị, *lành mạnh* là đứng đắn, có tổ chức và tổ chức có qui cù, là tương đối có công lý, có pháp trị, để tiến mãi tới chỗ hoàn thiện.

Nói *lành mạnh hóa chế độ* cũng là nói cải thiện chế độ, cũng là nói dân chủ hóa chế độ. Có *lành mạnh* mới có phát triển; có phát triển mới khỏi sụp đổ, hoặc tự sụp đổ vì nội bộ biến hủ hóa, hoặc bị sức bên ngoài đán áp làm cho sụp đổ.

Có *lành mạnh hóa chế độ* mới làm cho nhân dân tin nhiệm. Và được sự tin tưởng của nhân dân là giữ vững chế độ vậy.

Có hai phương pháp *lành mạnh hóa* một chế độ : một là đánh đập, đánh đập bằng bạo lực những cái gì là tệ lâu thời tha, làm cho nhân dân bất mãn. Hai là tập hợp những lực lượng có cả *lành mạnh* và không *lành mạnh* hướng về mục tiêu gần nhau, làm cho các lực lượng ấy phải cải thiện nội bộ để khỏi bị đào thải trong công cuộc tranh đấu. Có tranh đấu trong một Mặt trận là phải chịu dân chủ hóa.

Trước tai nạn chung, có giác ngộ nguy cơ là có giao sức, có nỗ lực tranh thủ sống còn. Có giác ngộ mới nhường bộ nhau, chịu đựng nhau để cứu nguy.

Vì thời giờ quá trấp bách, không thể trong một lúc làm được nhiều việc nên cần phân thứ tự các công tác, và cần nhận đâu là thù, đâu là bạn. Phải quả quyết tin tưởng rằng có đoàn kết tranh đấu là không bao giờ tuyệt vọng.

*Trần Văn An* (viết ở hải ngoại, ngày 30-11-54)

TRANG 13



★ KHOA HỌC

## SAU NÀY CHÁN ĐỜI, CÓ THỂ tạm chết ít năm trong tủ lạnh

TẠI LONDRES, thủ đô Anh, mấy tuần nay, người ta đã thành công trong một cuộc thí nghiệm đáng chú ý: người ta dùng phương pháp hạ nhiệt độ xuống gần độ số không (zéro degré : lạnh bằng nước đá) để làm cho con khỉ bị lạnh cứng đờ; con vật được giải phẫu mà khỏi cần chụp thuốc mê, trong khi tim nó ngừng đập; sau đó lại có những biện pháp làm cho nó nóng và sống trở lại. Vì các cơ thể của loài khỉ giống với của loài người nên các nhà khoa học hy vọng sẽ áp dụng được phương pháp trên đây vào con người.

Bác sĩ Gaja, viện trưởng Đại học Belgrade, vừa đây có tới Paris để nhận lãnh chức bác sĩ danh dự của Đại học Sorbonne. Nhơn dịp này, ông có thuyết trình về những kết quả mà bác sĩ Andjus, môn đồ của ông, đã thâu hoạch được ở Anh trong sự áp dụng khoa «trở lạnh» loài vật, nói một cách dễ hiểu là: dùng phương pháp y khoa mà hạ nhiệt độ loài vật như bỏ cá tươi vào tủ lạnh vậy. Ngay từ cung dùng đến nước đá vào khoa «trở lạnh» và dùng thêm cả vài thứ thuốc đặc biệt để hạ nhiệt độ của con vật xuống nữa.

Với loài người cũng có thể thi hành phương pháp này có hiệu quả.

Phương pháp «trở lạnh» có công dụng như sau này: trong thời kỳ trở lạnh một con vật có thể bị chết giả một thời gian vì quá lạnh; trong khi ấy có thể mở xé nó để chữa bệnh, hay để thay đổi một cơ thể nào trong thân thể; sau đó làm cho con vật nóng, là nó sẽ sống trở lại.

Các bác sĩ Đức quốc xã hối Hitler còn sống, đã nhúng những tội nhơ vào nước đá lạnh 25 độ để thi nghiệm, thi thấy những người này thường không chống được với sức lạnh ấy.

Một bác sĩ Nga, ông Sinitzin, bỏ một con chó nhỏ vào nơi lạnh tới

2 độ; khi đem nó lên bô vào nơi nóng thì nó hồi sinh và sống thêm được vài ngày.

Hai cuộc thí nghiệm trên đây giúp cho các nhà khoa học ước lượng sức chịu đựng được sự lạnh của người và vật. Trong khi chống với sự lạnh bên ngoài, con vật cũng như con người phải vận dụng nhiệt độ ở trong thân thể xấp hai xấp ba lúc thường.

Giáo sư Gaja nghĩ ra một cách công hiệu hơn: ướp lạnh bằng cách làm con vật bị ngập thở. Ông để một con chuột trong một cái bầu thủy tinh; trong khi thở nó hit duồng khí vào (oxygène) và thở thán khí ra (gaz carbonique). Nếu bầu thủy tinh khá rộng để đủ duồng khí cho con chuột không đến bị chết ngập song chỉ bị khó thở thì con vật ấy có thể chịu được sức lạnh bên ngoài, ví dụ như bên ngoài bầu thủy tinh có đèn nước đá.

Sức lạnh bên ngoài hạ nhiệt độ của con chuột xuống, làm cho nó có thể lạnh cứng đờ mà không chết hẳn.

Khi lạnh xuống 15 độ, giáo sư Gaja mồ hôi được con vật rò may lại mà không có sức phản ứng gì của nó.

Khi lạnh xuống 12 độ, bộ máy hô hấp của nó ngừng lại song trái tim có thể vẫn còn đập, dầu có lạnh xuống đến 10 độ. Chỉ trừ khi nào lạnh xuống 8 độ, tim mới ngừng.

Lạnh xuống đến độ không (zéro) thì tất cả các cơ thể con vật ngừng lại; con vật như chết cứng song sau này làm cho nó ấm lại, nóng lại, nó lại hồi sinh; sự hồi sinh này không được bền lâu, nó chỉ sống thêm ít ngày hay ít giờ.

Bao nhiêu cuộc thi nghiệm liên tiếp làm cho giáo sư Gaja đi tới kết quả là: nếu hạ sức lạnh xuống đến 15 độ thôi, những con chuột vẫn có thể sống lại sau khi được ấm rồi nóng lại.

(đọc tiếp trang 30)

## TIN VĂN KHOA HỌC

### Đại bác nguyên tử lỗi thời

Phải vượt bao nhiêu trắc lục, lực quân Mỹ mới được phép chính phủ cho chế tạo đại bác 280 tấn đại bác hàn trái phá nguyên tử. Nay thử này lại bị công kích là không có giá trị thật.

Đại tướng James A. Gavin, một người có nhiều tương lai trong lực quân, cho rằng đại bác ấy đã lỗi thời. Vì sao đây Mỹ đã cho tạm ngưng chế tạo.

### Thân thể chúng ta có thay đổi

Giáo sư Aebersold sau nhiều cuộc thí nghiệm công phu, cho biết 70% những tế bào trong thân thể chúng ta, trong 15 ngày lại thay đổi một lần.

Xuống và răng thay đổi, ngay cả óc cũng vậy. Óc «tan» dần dần nhưng với một nhịp rất súc chậm. Những phân chất sắt trong người thay đổi chậm nhất.

### Đến năm 1974, các nhà y sẽ bị thất nghiệp?

Theo lời tuyên bố của giáo sư Hooton, ở đại học Harvard thì đến năm 1974 các nhà tròng răng, các nhà y sẽ không còn có việc gì để làm nữa.

Các bản thống kê ở Âu Châu và ở Mỹ Châu cho biết hiện nay một em bé lên 9 tuổi đã có 3 chiếc răng sâu, lúc em rời khỏi nhà trường, 10 chiếc răng của em đã bị hư hỏng.

Nhưng các nhà bác học đang mở một cuộc «đại tấn công» chống với sún răng. Người ta tìm được hai phương sách.

Trước hết là một thứ thuốc đánh răng có thể tiêu diệt vi trùng ở trong miệng bám vào răng; việc thứ hai là các nhà bác học đang nghiên cứu đến chất «fluor» bù vào nước uống, để dùng cho khỏi hư răng.

### Ảnh hưởng tâm lý của màu sắc

Từ trước đến nay người ta đã nghiên cứu về ảnh hưởng tâm lý của màu sắc và người ta đã áp dụng vào việc quét sơn màu ở các phòng mỗ xé, phòng bệnh, ở bàn giấy và xưởng máy.

Một nghệ sĩ Pháp, Patr'x định dựa trên nguyên tắc áy mà tô màu các bức tường ở mỗ than Dauphiné.

Các bức tường, đường sá, lò, ống nước sẽ được tô màu xám hoặc màu hung.

Trong nhà máy sẽ được tô 3 màu: đen, đỏ, và vàng. Đất sẽ được tô màu đen, mây, màu đỏ, da cam, và trần nhà, màu vàng, tượng trưng ánh sáng bên ngoài vào.

### Bàn máy tính điện tử không lồ của Anh

Bàn máy điện tử làm toán của Anh cho đến 6 ngôi nhà hai tầng lầu, do 400 mảnh lát phát động. Đó có lẽ là bộ máy tính lớn nhất hoàn cầu.

Máy gồm 8000 chiếc đèn, hai ngàn nút điều khiển máy. Công việc của máy là trong 20 giây, bằng công việc của 400 thư ký mỗi ngày làm 8 giờ với những máy tính thường.

Hiện nay người ta còn dùng máy ấy vào

còn ngành «nghệ thuật thứ bảy» nữa.



ĐỜI MỚI #145

## NGƯỜI VIỆT ĐÁNG YÊU

# MỎ MANG BỜ CỐI

(trong cảnh rạch đôi sơn hà)

GỬI SƯ GIÀ CỦA BỐN NƯỚC  
PHÁP, LÀO, MIỀN, VIỆT, ĐÁNG  
HỘI NGHỊ Ở BA-LÈ

việc phế lập quốc vương Chân Lạp, nghĩa là nắm giữ lấy nội tình nước.. bạn, và lợi dụng bất cứ cơ hội nào để đặt vững quyền «bảo hộ» của mình. Bởi vậy mà:

« Năm Tân Hợi (1729) quân Chân Lạp sang quấy nhiễu ở hạt Gia Định. Chúa Nguyễn bèn đặt sở Điều Khiển để thống nhất việc binh ở mạn ấy.

« Năm bình thìn (1736) Nặc Ông Yêm mất, Con là Nặc Ông Tha lên làm vua. Đến năm mậu thìn (1747) Nặc Ông Tham lại ở bên Tiêm La và, cử binh đánh đuổi Nặc Ông Tha đi, rồi chiếm lấy ngôi làm vua. Nặc Ông Tha phải bỏ chạy sang Gia Định.

« Được ít lâu, Nặc Ông Tham mất, con là Nặc Bôn, Nặc Hiền và Nặc Yêm tranh nhau. Chúa Nguyễn bèn sai quan Điều Khiển là Nguyễn Hữu Doãn đem quân sang đánh bọn Nặc Bôn, và đem Nặc Ông Tha về nước.

« Nặc Ông Tha về được mấy tháng lại bị người con thứ hai của Nặc Ông Tham là Nặc Ông Thu đem quân chống với quân Tiêm La, đem Nặc Ông Yêm về thành La Bích. Từ đó Nặc Ông Tham ở Tiêm La cứ tĩnh thoảng lại đem quân về đánh Nặc Ông Yêm. »

Thế là thêm một lần nữa Tiêm La can thiệp vào nội bộ Chân Lạp, và thêm một lần nữa tranh giành ánh hưởng với Việt Nam để thêm một lần nữa chịu rút lui có trật tự trước sức bành trướng của dân Việt. Hiện tượng này chứng minh rõ rệt định luật bất biến này: «Mỗi nước đến lúc suy tàn thì bao giờ cũng có ít ra là hai cường quốc dùm ngõ để thôn tính, cho nên nội b) nước «bị nhém» ấy tất nhiên là phải phân hóa để theo quyền lợi riêng phe phái mà.. cầu cứu đến các cường quốc kia, nghĩa là rước rất nhiều voi vè dày mò vây».

Chân Lạp cũng đã qua cầu đoạn trường đó:

« Nǎn Giáp Nǎo (1714) quân của Nặc Ông Tham về lấy thành La Bích và vây đánh Nặc Ông Yêm nguy cấp lắm. Nặc Ông Yêm sai người sang Gia Định cầu cứu. Quan đô đốc Trần Trấn (gia Định) là Trần Thượng Xuyên và quan phó tướng g Trần Biên (Biên Hòa) là Nguyễn Cửu Phê phát binh sang đánh, vây Nặc Ông Tham và Nặc Ông Tham ở trong thành La Bích. Nặc Ông Tham và Nặc Ông Tham sợ hãi, bỏ thành chạy sang Tiêm La. Bọn ông Trần Thượng Xuyên lập Nặc Ông Yêm lên làm vua Chân Lạp. »

Lần này là lần thứ hai, quan quân họ Nguyễn trực tiếp can thiệp vào

« Mấy phen thay đổi san hè !

Tâm thần chiếc lá, biết là vè đâu ?

Về đâu ? Về đâu ?

Dĩ nhiên là vè với Việt vì biết «khi thế» của Việt đang vào thời vượng không tài nào không giao hảo với Việt để tránh cái nạn diệt vong được. Song ường thay 1 chi lợn «tùy thời» chưa thành thì Ông Tha đã làm cẩn... tha hương mệnh một, khiến cho Chân Lạp bắt đầu sa vào bước qua phản.

(còn nữa)

TRANG 15

# MỘT CÔNG CHỨC BƯU ĐIỆN TỰ XUNG LÀ « CHÚA CỨU THẾ »

Roux thông minh, đọc sách nhiều, có tài nói giỏi.

Lúc còn thanh niên, ông đã toan tính bước vào các nghề: văn, thơ, nhạc vì ông có năng khiếu về nghệ thuật. Song năm 30 tuổi ông bị một cơn đau màng óc, suýt nguy tới tính mạng. Bác sĩ khuyên ông nên về miền quê tĩnh dưỡng. Georges Roux liền nổi nghiệp cha, vào làm ở nhà giày thép quận Avignon là nơi mà thân phụ ông đang làm thanh tra.

## Một sự huyền bí !

Đây, chúng ta nghe lời phản đoán của viên giám đốc chỉ cuộc bưu chính Avignon :

« Trong khi Georges Roux làm việc dưới quyền tôi, ông là một công chức không có chỗ nào chê được. Mỗi ngày ông đi xe đạp tới sở đúng giờ, không trễ, không sớm một phút. Lúc rảnh, ông không nói chuyện với ai hết, ông không uống cà phê hay nước trà ; ông chỉ thích một mình trầm tư mặc tưởng. Ông nói là ông thông cảm được với Thượng giới ; Ông có thể chữa bệnh được. Thật thế ; tôi đã thấy có lần ông đỡ tay trên đầu một đứa trẻ đau ốm thì đứa trẻ hết đau liền. »

Thân mẫu của Roux thuật lại vụ chữa bệnh lần đầu của con bà như sau này :

« Một hôm vào năm 1947... Roux thấy một con chó đau ốm. Y lấy tay xoa lên đầu con vật thi con vật hết bệnh, đứng lên vui vẻ. »

Nhờ vụ này — vụ chữa bệnh cho chó, mà viên phó thanh tra bưu điện Georges Roux nổi danh là có tài y khoa huyền bí.

Nhiều người đến xin ông chữa bệnh cho. Có lâm người chẳng ngại xa xôi, ở cách hàng trăm cây số cũng rảng đi tới Avignon để xin chữa. Đáng lẽ Roux chỉ làm một ông thầy thuốc không bằng cấp là cùng, nếu không có một sự tình cờ đưa tới. Sự tình cờ ấy là việc con gái ông gặp một ý trung

## BÀI CỦA ★ TRƯƠNG THỢ PHÚ ★

René Van Gerdinge nói với cha vợ : « Thưa ba, chính ba là người của Trời phái xuống để cứu thế độ nhân ». Chàng lập ra một giáo phái gọi là « Thiên chúa Đại Đồng ». Chàng tuyên bố với dân trong tỉnh : « Chúa cứu thế đã giáng trần ».

Chàng đi thăm các nhà báo, yêu cầu họ viết bài về Georges Roux, muốn viết sao thì viết, khen chê tùy ý.

Chẳng biết suy nghĩ sao, ông Roux cũng quả quyết rằng mình là « chúa cứu thế ». Ông phát hành bốn tuyên ngôn như sau :

« Ta là Chúa Jésus, con đức Chúa Cha. Ta xuống trần để làm điều lành... trừ điều dữ. Kinh Thánh đã tiên liệu việc ta giáng thế, và đã có nói rằng khi ta trở lại làm người thi khi đó tận thế sẽ ; tận thế đã có những triệu chứng bắt đì bắt dịch. Cứ xét ngay trái bom H thi đủ thấy... (bom khinh khí). Tại sao vỗ khi ghê gớm nhứt trong thời đại này lại lấy tên là H ? Bởi vì nếu tách những nét chữ H ra thấy, I — I (một trừ một). Vậy « một trừ một » có nghĩa là gì ? Là con số không (zero). Lã không còn gì nữa, là tận thế... ».

## Đừng đi thầy thuốc

Sau khi phát hành bốn tuyên ngôn mà những đoạn chánh như trên đây, Georges Roux đêm Noel 1953 bỏ Avignon đi tới Montfavet để thành « chúa cứu thế », một vị « chúa sống » chỉ huy giáo phái « Thiên chúa Đại Đồng ».

Ông viết ba cuốn sách : « Journal d'un guérisseur » — « Paroles d'un guérisseur » — và « Mission divine »

nhơn : chàng René Van Gerdinge, người Hà Lan.

## Giải thích bom H...

Chuyện đôi nam nữ thanh niên gặp nhau, thương nhau, lấy nhau là chuyện thường. Song người rõ của Georges Roux lại này ra một sáng kiến. Lấy con gái ông rồi, chàng



Georges Roux : « Chúa sống » ở Pháp

trong đó, ông chấp nhận các đoạn trích trong Thánh kinh và thêm những tư tưởng riêng của ông nữa. Điều kỳ diệu là « chúa sống » cầm tin đồn nhờ y sĩ chữa bệnh vì « giao một bệnh nhơn vào tay thầy thuốc là một tội lớn. Những người tốt nghiệp trường đại học chỉ có thể làm giảm bớt đau, chờ không đợi được nguồn bệnh ».

Nhiều người nghe theo đã để cho con mình chết oan uổng. Song cũng có người hết bệnh, có lẽ nhờ đức tin. Sau khi tòa án can thiệp vào nhiều vụ, hồi tháng 11 vừa đây, « chúa Jésus, ở Montfavet » đã nhóm các đại biểu tin đồn của ông mà cho lệnh « tạm dừng thuốc của y sĩ ».

Giáo phái « Thiên chúa Đại đồng » hiện nay có chừng 7.000 tín đồ và có 40 trụ sở ở Pháp, Ý, Đức. Các trung tâm của phái ấy là các đô thị Paris, Toulou, Strasbourg, Nantes. Tại Paris, họ đám bổ ra 70.000 quan mỗi tháng để mướn một nơi làm trụ sở ở số 18 đường Enghien.

Mỗi tin đồn phải mua 3 cuốn sách nói trên, giá chừng 1.350 quan, lại phải mua một trong ba thứ báo chí là cơ quan của giáo phái : 1) Messidor (tạp chí hàng tháng) : 3000 quan một năm ; 2) Lumière (bán nguyệt san) 480 quan ; 3) Témoins du Christ (bán nguyệt san) 180 quan.

Tính ra mỗi năm, giáo phái này thu được trên 23 triệu quan, chưa kể tiền của bệnh nhơn tăng mỗi khi xin chữa bệnh.

ĐỜI MỚI số 145



## BÌNH THƠ BẢN

của LOAN GIANG

Lưỡi gươm thần còn bắn vết tham ô  
đè đến phái

Phút sa cơ gan vàng vùi cát trắng

(HUY TRUNG HUYỀN LINH)

Chúng ta cũng đã nhắc đi, nhắc lại là không phải làm thơ tự do là bỏ hết cả âm điệu trong thơ mà càng không phải cứ ngắt hàng sang câu như vậy rồi bảo đó là một bài thơ tự do.

Bồ bát nghiêm  
Ra đi từ ly loạn  
Tôi người dân vùng nắng sạm  
Có Bến Ngự, non Yên  
Có bãi dài biển rộng  
Lúa xanh  
Cánh đẹp  
Dân hiền

Vì sao, không thay những dấu phẩy (,) sau « lúa xanh », « cánh đẹp », « dân hiền », mà lại phải sang câu ?

Khi nào dùi dùi gió  
Có mảnh trăng nhô lên  
Hoặc biển lặng, sóng yên  
Thì không biết bao nhiêu là thuyền.

Cảng buồm  
Xắp lưới  
Gọi nhau ơi ơi  
Hợp nhau thành từng đoàn  
Thẳng cánh tiến ra khơi.

Cá một đoạn này, chúng ta đã thấy lạc cả âm điệu, nhiều câu thơ không phải là những câu văn xuôi mà là những câu nói của một người đang đặng dàn kẽ chuyện và ra hiệu lệnh.

Cứ đọc tiếp « Đôi giòng tâm sự » của Dzoan Tòng :

Chẳng hiểu bấy giờ người phương  
não !?

Cả lũ em tôi, chúng ra sao !?  
Dân làng ai chết và ai sống !?  
Cánh dơi người thay những thế nào !?

Thôi mặc !  
Mai vè rồi sẽ hay

Đọc thơ « Dzoan Tòng », chúng ta có cảm tưởng như đang nghe tác giả nói thẳng vào tai ta :

Thôi mặc !  
Mai vè rồi sẽ hay

Tác giả « hăm dọa » ai ? Dzoan Tòng mượn thè tho tự do để bộc lộ « đôi giòng tâm sự » nhưng lối « tâm sự » ấy có nhiều đoạn quá « tự do » nên người nghe cũng chẳng mấy khó khăn cho lắm !

Ở NƯỚC NÀO, thời đại nào, những tà thuyết thường vẫn có người nhầm mắt tin theo. Nhứt là trong phạm vi tôn giáo. Bên Pháp, có người tự xưng là « chúa Jésus » và được người ta tin theo, xin nhận làm tin đồn của « chúa giáng thế ». Có con đau, họ không chịu đưa đi thầy thuốc, mà chỉ chờ « chúa sống » làm phép cho, khỏi bệnh. Thậm chí có lâm trại phải bỏ mạng và nhà cầm quyền phải truy tố những người tin dị đoan không làm tròn bổn phận cha mẹ. Vừa đây bên Pháp có những dĩa bay xuất hiện, đám tin đồn nói trên quả quyết là ám hiệu của Thượng giới gởi xuống cho « chúa Jésus » của họ.

Nhơn dịp lễ Noel, chúng tôi xin thuật các bạn nghe câu chuyện vi « Chúa cứu thế » đang sống ở bên nước Pháp, có tin đồn ở cả ngoài biên giới nước Pháp nữa.

## Đêm Noel 1953

Nhơn vật dị kỳ ấy đã ra đời vào đêm Noel 1953. Đêm ấy, trong khi dân chúng ở Avignon lắp nập đi lễ, dưới những tiếng chuông trong lành của nhà thờ, thì tại một căn nhà kia, một người đàn ông bỗng đứng thẳng người, nói với gia nhơn :

— Thôi ! Từ giờ hết ! Ta bỏ lại tất cả những cái hư vô : lương bổng, phụ cấp gia đình, lương hưu tri. Vì ta không phải là viên phó thanh tra bưu điện Georges Roux. Ta là chúa Jésus, chúa cả hoàn cầu... Ta đi đây.

Ai nghe ông nói cũng ngạc nhiên...

Ông Georges Roux vốn làm phó thanh tra bưu điện ở Avignon. Đêm ấy ông đến nhà thân mẫu ông và nói hối hả với bà :

— Mẹ không còn là một phàm nhơn nữa. Mẹ là « Đức Mẹ » vì con là « chúa Jésus ».

Bà hiền mẫu đứng lên, chắp tay và quỳ gối, với một vẻ vui mừng hồn hở :

— Con nói đúng... Phải, đêm qua, ta nghe như có tiếng huyền bí, bảo cho ta một tin lành. Nay ta mới sực nhớ lại.

Bà nói xong rồi lên giường ngủ và lầm bầm :

— Phải, chính ta là Đức Mẹ.

Đêm Noel ấy, Georges Roux đi tới Montfavet. Ta hãy tìm, biết qua dĩ vãng của vị « chúa sống » ấy. Trong một gia đình năm con, Georges Roux là người con duy nhất còn sống. Bốn người kia đều chết yểu. Bà thân sinh mang nặng tới 10 tháng mới hạ sinh Roux vào ngày 14-6-1903. Năm nay bà đã 80 tuổi, góa chồng.

# GIÀI ĐÁP THẮC MẮC?

Bạn Ngọc Thúy (Đà lạt):

Tuần rồi, trong mục này, Bạn Khai Anh nhắc đến chuyện ở một vịnh thành thị trong nước Việt chúng ta, đường phố vẫn còn mang tên Pháp, chữ Pháp; thưa bạn, thế còn những người Việt thuần túy mà mang tên họ hoặc tên tự bằng chữ Pháp, có nên đổi hoặc phiên âm ra tiếng Việt không? chẳng hạn thay vì gọi anh Pierre nay gọi là anh Phê Rô, anh Louis là Lu Y? (Giá sủ nước ta trước kia bị Anh thống trị, thì làm gì đến ngày nay có Peter, Jacque, mà chỉ có Peter, James, v.v... thôi, bạn nhỉ?)

Mong bạn cho biết ý kiến, rất cảm ơn.

**TRẢ LỜI.**— Về những tên chữ Pháp trong danh từ riêng tiếng Việt hồi trước vi « tiện cách » mà đặt ra thôi. Nay nếu xét không cần thiết thì nên bỏ đi, vì đọc nghe chướng tai có vẻ lai căng và vong bẩn lắm. Vả lại nên tập « một thói quen » là « ta về ta tắm áo ta », mui lẹt da vắng thi cứ gọi nhau là anh Cu, chị Hím, hay đẹp đẽ hơn thì Ngọc Diệp, Lê Hùng mà lại hay hơn đó.

Bạn N.M.T (Sóc Trăng):

Không hiểu sao bạn tôi lại ghét đàn bà, con gái, trẻ em lắm, khi trông thấy những bóng đàn bà hay nghe thấy tiếng trẻ khóc là khó chịu. Hến nỗi người bạn tôi thốt ra những câu: « những người này phải cho tuồng biền hết ». Hiện nay bạn tôi chưa có vợ con. Mai sau bạn tôi có vợ thì tình ra sao? Có ghét đàn bà nữa hay không? Tại sao bạn tôi lại như thế nhỉ? Xin ông giải thích hộ và làm thế nào cho bạn tôi bớt được tinh túy ấy.

**TRẢ LỜI.**— Ông bạn đó ghét đàn bà trẻ con có lẽ vì một nguyên nhân gì chăng? Bạn thử tìm hiểu ông ta xem? Có thể là bị thất tình để « tâm hồn sứt mẻ » vì một em bé nào gây nên chăng?

Mai sau có vợ ư? Bạn chẳng phải lo.

Có thể ông ta ở v่าย suốt đời, (nếu còn thích ích kỷ) hoặc tính tình sẽ thay đổi theo luật biến chuyển của

thời gian.

Bạn nên khuyên ông đó đừng nên ghét bỏ gì cả. Sống ở đời nên thanh thản, không nên « tự trói buộc mình vào những tình cảm không đâu », chỉ mua khổ vào mình. Dù sao đi nữa cũng chẳng nên cố chấp vì một vẩn đề nhỏ mọn.

Bạn Văn Minh:

Thưa ông, tôi không hiểu tâm lý của phụ nữ như thế nào? Đây câu chuyện xin nhờ ông giải đáp hộ để tôi có thể yên màn bí mật.

Trước kia, cô là một nữ học sinh nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ngày nay cô đã trở thành một cô bán hàng.

Tôi biết cô, hiểu cô đã lâu, nhiều lần giữa cô và tôi cũng đã trao đổi tin tưởng. Cô đối đãi với tôi rất thân mật xem như người đồng lý tưởng, một tâm lý.

Trong những phút chuyện trò, tôi rất tha thiết yêu cô nhưng chỉ dẫu kim trong lòng không hề bộc lộ ra một cử chỉ gì cả. Vì tôi là một chàng trai rất nhát gan, và e-đè trước mặt người con gái. Về sau tôi viết một bức thư nàng nhận ngay nhưng không trả lời. Hôm lại gặp nàng, nàng bảo: « Vì bạn việc buôn bán nên tôi không thể viết trả lời được, bây giờ tôi sẽ trực tiếp trả lời anh, tôi chỉ muốn (nàng rất ngập ngừng) là « Tình bạn » rồi nàng cười. Tôi quả e thẹi không thoát nên lời. Tôi tin rằng thế là nàng yêu tôi nên tôi viết tiếp một bức thư nữa. Không ngờ nàng lại không nhận. Nhưng gặp tôi nàng vẫn đổi态度 vui vẻ. Vì sao thế hở ông? Mong ông cho biết.

## ĐỌC KHẮP CÁC BÁO

## NGOẠI QUỐC

### Nhảy dù xuống Bắc cực

Medoedyer và Volovich, hai phi công Nga vừa nhảy xuống Bắc cực. Hình như các nhà bác học Nga đang muôn tìm mọi nơi lập căn cứ để làm việc.

Từ trước đến nay phi cơ không thể bay và đậu trên vùng ấy được, lần này là lần đầu tiên đã có người dám nhảy dù xuống.

Phi cơ cũng như những người nhảy xuống đều có chuẩn bị những dụng cụ xé dích trên tuyết.

### Humphrey Bogart bị thương

Bà cụ tổng thống Roosevelt đang nói chuyện với diễn viên Humphrey Bogart trong một xưởng quay phim, thành lính một cái máy phóng ánh sáng nổ.

Bà cụ tổng thống Mỹ vô sự nhưng Humphrey Bogart bị nhiều mảnh thủy tinh té vào mặt. May mắn các vết thương không nặng lắm.

(Ciné monde)

### Trở lại nghề cũ

Ông Jaime Torrès Bodet, tàn đại sứ Mexico ở Paris trong 2 năm nay từ giã cuộc đời chính trị và ngoại giao để hoạt động về văn chương. Ông đã từng là tác giả nhiều cuốn sách bằng tiếng Yapha Nho và tiếng Pháp.

Ông cũng vừa sáng tác xong một tập thơ. Có người hỏi ông muốn trở lại nghề cũ không và có mến tiếc gì không, thi ông trả lời:

« Tôi tính sẽ sống mãi như thế nhưng một phần vì việc nước, một phần vì người ta để tôi đến một nơi tôi thích nên tôi bằng lòng vậy. »

### Nữ sinh làm kiều máu cho tiệm may

Một bài hiệu trưởng sau khi đọc báo trên viết thư riêng cho một nữ sinh. Rồi bà lại cầm ống điện thoại nói chuyện với tổng giám đốc của nhà trường:

— Ông có xem báo không?

— Không.. Có gì lạ?

Isabel, học sinh lớp đệ lục, làm kiều máu cho một tiệm may, may đồ cho điều thoát y vũ. Không thể như thế được! Tuy nhiên chờ quyết định hội đồng kỷ luật của nhà trường, tôi đề nghị không nhận nữ sinh ấy vào trường nữa. Ông tổng giám đốc nhà trường đồng ý đề nghị của bà hiệu trưởng.

(Paris Presse l'Int.)

★ ★ ★ TÙY BÚT ★ ★ ★ ★ ★

## TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ...

### GIỜ TÍN NGƯỞNG sắp đến rồi,

Những con người đi về ngả đường có bóng nhà thờ, dáng cao vời vợi, in lên nền trời tối; hình ảnh chiếc thánh giá như sáng lên.

Ngày nào xa xưa.. chúa nằm trên thập tự, máu nhỏ giọt từ những vết đinh ghìm sâu vào thân thể.

Đêm nào xa xưa, mồ đá lên hương, đàn chiên con hợp lại với Thiên thần đón mầu Tinh Khiết vừa lên ngôi.

Đêm nay...

Những con người về qui dưới giờ Giáng Thủ, cõi nghe lại hơi thở hiền hòa của một đáng Thiên Liêng vừa siêu thoát.

Bao nhiêu con người, bấy nhiêu hình ảnh của tội lỗi, giờ này lòng hân hoan, mắt hết sạch nét đời giận dữ, sống một kiếp chiên non, tim chúa để dâng lòng Tin tưởng.

Kia, hãy lắng tai nghe;

Có cái gì đang đi êm êm nhẹ nhàng vào trần thế...

Cây cỏ đứng lặng và nghiêm minh.

Sinh vật cũng đứng lặng nghiêm minh. Gió thổi rất dịu dàng vừa đủ làm khoan khoái...

Những bàn tay cùng một nhịp điệu, lặng lẽ đưa lên trần, lên vai làm dấu phép, chân thành:

« LAY CHÚA TÔI »

Chuông reo lên trên nóc giáo đường cao vời vợi. Chuông reo lên từ muôn ngả dội về.

Hãy lắng tai nghe...

Tất cả đàn chiên hợp tấu một bản Đồng Ca: những lời rất hiền lành đón mừng MÙA RA ĐỜI, reo mừng NGÀY TIN TƯỞNG.

Hãy lắng tai nghe...

Những tiếng rợn rùng đâu đây máu đồ lai láng như ngày nào máu đã ứa hông trên thân CHỊU ĐỨNG.

Đêm nào vừa qua... Có đàn chiên đi trên đường phố Thăng Long, đọc lời kinh cảm tạ.

Đêm nay... Phô cũ xa rời. Giáo đường cũ xa rời. Lớp lớp về đây, vẫn tìm hình bóng Chúa.

Trần thế còn hãi hùng!

Bao nhiêu ôm thanh lõng cuồng, át hẳn tiếng ẾM LÀNH rãnh bảo ngày xưa. Mười mấy thế kỷ qua rồi. Những kẻ chém giết xa xăm đã quì lạy khi thành Jésus-Em nở hội HOA ĐĂNG.

NHUNG ĐỊA CÀU VÂN CÒN CHIA BIÊN GIỚI !

Gió bốn mùa vẫn còn tanh mù sát phạt.

Đêm nay, bao người rộn rã, lòng tin tưởng đè mà NGUYỄN CÀU NHỮNG GÌ ?

Tiếng chuông reo lên, rung lên dòn dập, náo nức thúc giục.

Tôn giáo không có màn biên giới có tội gì khi dâng cả lòng NGƯỞNG VỌNG lên những hình ảnh đã rưới xuống trần gian những hạt TRONG LÀNH, tha thiết mong chớm nở những cây hiên trái tốt.

Đêm Giáng thế đang về!

Hãy im lặng, kính cẩn đặt hy vọng một ngày mai.

DUY NĂNG

THƠ ★ THƠ ★ THƠ

## TIẾNG CHUÔNG GIÁO ĐƯỜNG

TIẾNG CHUÔNG giáo đường...

Rung... rung... đồ  
Bình... bình... bon...  
Tiếng chuông oi!  
Đất nước xa vời.  
Bên kia trời.  
Đêm nay, tôi thăm khán.  
« A men ».

Tiếng chuông oi!  
Văn đồ liên hồi.  
Quê hương xa mờ mịt.  
Sơn hà ai nô xé chia đôi.  
Tiếng chuông oi!  
Ngân nga chi mãi.  
Rộn rã những lòng ai.  
Hồi chuông vẫn đồ  
L'ave Maria.  
Đã hết một đêm dài.  
Nhưng tâm hồn sa dạ.  
Mong ước ngày mai..

Tiếng chuông oi!  
Bình... bình... bon...  
Hồi chuông rộn rã.  
Cứu vớt những kẻ dọa đầy.  
Mừng những người thoát khỏi.  
Mừng đôi lứa uyên ương.  
Mừng khúc hát thanh bình.  
Mừng đôi môi em bé xinh xinh.  
Đưa linh hồn kẻ chết.  
Lên thiên đường.  
« A men ».

Tiếng chuông oi!  
Quê hương chừng cách trời.  
Giáo đường im lặng.  
Sao vẫn nở tân nến trời.  
Tôi vọng về quê cũ.  
Đêm dài mang mác sống chơi vơi.

Tiếng chuông oi!  
Hồi chuông lạnh lùng.  
Rung rung đồ đêm buồn.  
Lòng tôi thoảng thoảng những tiếng chuông...

« A men »

Kiên Giang, Mùa trời lạnh.  
HOÀNG NGỌC CÁC

NOEL ★ NOEL ★ NOEL

# CHUYỆN BÊ LU



## ĐÊM NOEL

**S**AU MỘT THỜI GIAN xa vắng, việc đầu tiên khi chú Minh trở lại Sài Gòn là chủ đến thăm Bé Lu. Ở đây, xa chúng nó có mấy tháng trời mà nhớ nhór là.

Phải, gi mà chẳng nhớ. Bọn trẻ cứ như đàn chó con cả một lũ ấy thì gi mà chẳng yêu, chẳng thích, chẳng nhớ chúng nó. Nhất là những khi nó làm nũng thì dữ như ông Ác cũng phi cười. Ai mà gặp chúng nó thì cũng phải nhớ chứ chẳng cứ gì chú Minh.

Ô hay ! nhà cửa gi mà tối như hũ cả thế này ? Chẳng có đèn đóm gi cả ?

Hay là chúng nó đi ngủ cả rồi ? Chắc chẳng phải, gi mà đi ngủ sớm thế. Ngày mai nghỉ lễ Chúa giáng sinh cơ mà. Hay là chúng nó đi chơi ?

Có lẽ cậu mợ cho chúng nó đi chơi rồi !

Chú Minh hơi buồn, vì thất vọng. Chủ lồng thửng định quay gót trở ra thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích ở sau lưng.

Lại có cả tiếng thở khò khè, tiếng ho khục khục như bị nghẹn ở trong cổ họng, lẫn tiếng thi thoả : Im ! Im ! Im ! xuyt ! xuyt !

Thôi đúng chúng nó rồi, chúng nó đang nấp ở đâu đây định « du kích » chú Minh.

Búng là đứa nọ lại nắm mũi đứa kia để khỏi bật ra tiếng cười. Trong bóng tối, chú cũng tuồng tượng được hình ảnh ngộ nghĩnh của chúng, chú cũng cố cắn môi để khỏi bật ra tiếng cười.

— Thôi trốn làm gi, chú biết rồi cơ. Chủ biết « lũ chuột nhắt » đang trốn ở xó nào rồi cơ. Thôi ra đây chú cho kẹo đây này.

Gờm nghe đến chữ kẹo thì sao mà nhanh thế.

— Dâu ? Dâu ? Dâu ?

— A kẹo... Kẹo... O...

Đèn bật sáng...

Thôi thì dủ, chẳng sót một đứa nào. Đứa trên bàn, đứa trong tủ, đứa

bên cánh cửa... và cuối cùng tiếng kêu ý éo của thằng Lu đang ở dưới gầm giường chui ra.

— A chú.

— Chủ ạ.

— Lạy chú a.

— Ô chú.

Chúng nó chào chú nó rồi rít tí mù, đứa nắm tay. Thằng kéo áo. Lu ta lon ton chạy đến.

— Ủ ứ chú Minh, chú chẳng «athom» Lu. Chủ chẳng ôm Lu. Ghét chú rồi, chẳng chơi với chú nữa.

Chú Minh vội chạy lại ôm lấy «cưng» Lu, «quý lấy quý đề».

Thằng Lu kẽ ngả người ra, lấy ngón tay nhỏ xiu xiu xịu búng nhẹ lên mũi chú Minh.

— Chủ ơi chủ ! sao lâu nay chủ chẳng ở nhà?.. hú đi đâu thế này ? Chủ chẳng thích chơi với Bé, Lu nữa à ?

Chú Minh ghi sát má nó vào cầm tua túa những râu của chú.



— Có chứ, chú chẳng yêu các cháu thì chú yêu ai ? Còn ai đâu nữa mà yêu ?

Con Bé khẽ đầm nhẹ lên lưng chú :

— Thế chủ đi đâu lâu thế ?

Chú Minh đặt thằng Lu xuống đất

rồi kéo cả lũ chúng nó lại ngồi xuống « đi vắng ».

— À chủ đang đi nghĩ đến chuyện tim HƯNG SÁNG cho các cháu.

— Ô hay ! tim «Hưng Sáng» là tim cái gì ?

Chúng nó tròn hai mắt như hai bón bi ve. Chủ Minh thấy mình nói câu nói ngờ ngần vội bật cười :

— À .. À... chủ...

À... À .. Chủ... làm sao ? Chúng nó bé tíẹo thi hiếu thế nào được ý của chủ. Đến người lớn cũng chẳng ai thèm tim hiếu HƯNG SÁNG cho cuộc đời của lũ trẻ, thì hỏi lũ trẻ biết thế quái nào được cuộc đời hiện nay đang SÁNG hay TỐI...

Tối tăm ! Tối tăm !

Chú chợt nhớ :

— À khi nãy các cháu chơi gì mà tắt đèn đi dề nhà cửa tối như bung cả thế ?

— Chúng cháu chơi đi trốn đi tìm đáy chủ ạ. Tất đèn đi, chơi tối tối thế vui lảm cơ...

Chú Minh khẽ xoa đầu thằng Bôn và con Nết, chủ thở dài :

— Sao các cháu lại đi chơi trong bóng tối thế ? Ngã chết !

Chú nhìn ra ngoài rồi chủ nắm chặt hai cánh tay của Bé, Lu ..

— Các cháu ! Tối thế vấp ngã thi chết !

Các cháu đừng chơi đi trốn đi tìm trong bóng tối như thế nữa nhá. Nó «xùi quầy» đi các cháu a.

Phải ! cái lối hứa hẹn bánh vẽ, như « hú tim » lối chơi đi trốn đi tìm !

Thế đáy ! cứ động khi nào mà thấy chú Minh bóp mạnh tay chúng nó là ý như rằng chủ nói những câu vớ vẩn chẳng đâu vào mới đâu cả.

Đèn phá tan không khí yên lặng, thằng Lu khẽ nhắc lại :

— Chủ ! kẹo đâu chú ?

## CHUYỆN BÊ LU ★ MINH ĐĂNG KHÁNH ★ CHUYỆN BÊ LU ★ MINH ĐĂNG KHÁNH

— À, kẹo !

— Ủi chà chà là kẹo ?  
Thế là chúng nó hé vang nhá.

Đứa trèo lên cõi. Đứa nhảy lên dùi. Đứa sà vào lòng chủ Minh để đòi kẹo.

Thật khô ! Trông chú Minh rõ đến tội. Chúng nó vò đầu, tóc chú rối như mờ bòng bong. Miệng thì xin, tay thì gõ chúng nó ra, vì chủ Minh có cảm tưởng răng nếu cứ đe cho chúng nó lôi kéo mãi thì có lẽ chiếc áo «sơ mi» tàng tàng đã ngả màu của chủ sẽ «mở cửa sổ» mất.

— Đày rồi, đày rồi. Kẹo của các cháu đây, có đày rồi. Nhiều lắm cơ. Kẹo ngọt ra phết .. Nào xếp hàng ra nào...

Đè xem có đủ không đã... Ủ đủ. Bé đứng trước, lớn đứng sau... Được rồi. Mỗi đứa hai chiếc...

Thế là cuộc phát kẹo bắt đầu. Những bàn tay xinh xinh, ngón tay ngắn ngắn, mọng mọng, cùn cõn, xèo ra nắm lấy mấy chiếc kẹo «nom» đến thương.

— À ! còn thừa hai cái.

— Đề phần cho chủ.

— Chủ chả ăn, chủ lớn rồi còn gì nữa. Thời cho Lu cho Nết, các anh các chị bằng lòng nhá. Nết, Lu bé nhất nhà mà ly.

Nhin chúng nó ăn kẹo. Mồm đứa nào đứa ấy cũng lủng ba lủng bủng, làm chủ cũng đỡ nhớ đến những kỷ niệm xa xưa của chủ. Lòng chủ vui vui...

— Thế nào ? Cậu mợ các cháu đi đâu cả rồi ?

Con Tuyết lạnh chanh nói vội như sụt người ta nói hết mất phần.

— Bác Đốc, mẹ Phi Phương rủ cậu mợ cháu đi xem lễ ở Nhà Thủ rồi ạ !

— Bác Đốc nào ? Bác già hay bác gái ?

— Bác gái ạ.

Con Bé nói thêm.

— Cả bác trai nữa chứ ?  
Chú Minh hất đầu, hỏi Phi Phương :

— Mẹ cháu mới đi đạo đấy à ?

— Vâng ạ.

Chú khẽ nhếch nụ cười nữa miệng :

— Chà ! những « loại người như » bà Đốc mà cũng đòi đi cầu nguyện Chúa nữa cơ à ? Chẳng biết họ định cần nguyện cái gì ???

Con Tuyết nghe đến chữ cầu nguyện nó vội nói.

— Chú Minh ạ, có cầu nguyện chứ. Mọi cháu bảo cầu nguyện để chúa ban phước lành, để mạnh chân khỏe tay(?)

Con Phương cãi lại. Nó nói một câu

rất là mâu thuẫn, có lẽ tại vì nó nghe mẹ nó là bà Đốc thường nói như vậy :

— Không phải đâu. Mẹ cháu cầu chùa để tất cả mọi người khỏi « điêu ngoa » (nó định nói là điêu linh) và thương nhau như anh em một nhà...

Chú Minh bật cười vì câu nói ngộ nghĩnh, và chắc còn ngộ nghĩnh hơn nữa, nếu được nghe câu nói này thoát ra từ miệng rộng toác hoác có cặp môi bành bành như hai miếng thịt « bi tết » của bà Đốc thì thật đúng là

Bon anh em thằng CUỐNG con bác QUỐC và cả Linh, Lợi mấy thằng lớn ăn kẹo xong lại ôm nhau, «thui» nhau bắp bối Nhưng khi nghe đến chữ chơi cũng kéo nhau như anh em một nhà...

— À đồ chơi. Đồ chơi ở đâu hả chủ ?

— Chủ làm gì có đồ chơi. Chủ chỉ biết « VIẾT ĐỒ CHƠI » cho các cháu thôi. Các cháu nhỡn rồi mà cũng còn thích đồ chơi nữa cơ à ?



— Cố chứ, năm nay cậu mợ cháu

« Hà tiễn » (nó định nói là tiết kiệm) chẳng mua một tí một tẹo gì cho chúng cháu cả, chán chán là áy.

Chú Minh rút vài sợi râu, gật gù rồi chủ hỏi chúng nó.

— Nay các cháu, chủ hỏi các cháu nhá. Vì dụ như các cháu ngoan ngoan được ông già « Nô-en » thương, ông già cho các cháu đồ chơi thi các cháu sẽ ước gì nào ? Nói cho chủ nghe nào ?

— Chủ ước có Tàu bay chủ ạ...  
Thằng Lợi nói xong chống nạnh hãi tay ra dáng lâm.

Thằng Linh cũng chẳng kém nó dám chiếng guốc ra xa nói to.

— Chủ thì trước có xe tăng này, ô tô

(đọc tiếp trang 32)



Nhân ngày lễ Giáng sinh

## NHẮC LẠI VÀI TỤC LỆ CẦN BIẾT



MỘI KHI nhắc đến ngày lễ giáng sinh, chúng ta lại nhớ đến một thành phố ti hon là Bê-Lem, ở PALESTINE, nơi mà chúa Jésus đã ra đời. Về sau nơi này được người ta dựng lên một nhà thờ, nay gọi là « nhà thờ giáng sinh ».

Thường lệ trong nhà thờ lúc nào cũng sẵn có mười lăm ngọn đèn làm bằng bạc, chiếu sáng một ngôi sao cũng bằng bạc, dựng ngay giữa. Ý là để kỷ niệm nơi mà chúa đã sinh ra.

Cứ mỗi độ đông về, vào ngày hai mươi lăm tháng chạp dương lịch; toàn thế giới hữu khắp trên thế giới, đồng thanh ăn mừng ngày Giáng sinh của chúa Jésus.

Đêm hôm ấy, người ta nghe tiếng chuông đồ hồn, lan tràn khắp không gian u tối, cuồn cuộn và vang dội như thức tỉnh mọi linh hồn đang còn trong bóng tối, để cùng cảm thông với chúa Trời.

Trước kia các giáo hữu không ai được biết rõ ràng cho lắm ngày lễ này. Qua 200 năm sau tây lịch, người ta bắt đầu theo đạo nhiều, và đặt ra ngày lễ đản sinh của chúa cứu thế. Tuy rằng phong trào mừng lễ giáng sinh đã bành trướng; song mỗi nơi mỗi khác, nơi thi ngày 6 tháng giêng, nơi 25 tháng 3, có nơi lại làm lễ vào ngày 25 tháng chạp.

Trong thời kỳ lòn xộn thi « Giáo hội Tây Phương » quyết định lấy một ngày đặc nhất tức là ngày 25 tháng chạp dương lịch, làm ngày chính thức. Từ đó, tất cả các giáo hữu trên thế giới đều theo, để mừng ngày chúa ra đời.

### VÀI TỤC LỆ VỀ NGÀY LỄ GIÁNG SINH

Các nước Tây phương có lệ ăn mừng mỗi năm, khi mùa đông tháng già đã gần tàn và ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu đem sự ấm áp cho muôn loài. Ấy là ngày chúa Jésus giáng thế.

Tôi xin thuật qua vài cô tục của các nước trên thế giới, mà hiện nay đã trở thành những tục lệ chính thức của ngày lễ giáng sinh.

**CÂY GIÁNG SINH.**— Sở dĩ có cây Giáng sinh là vì ngày xưa, dân tộc các nước như : Thuỵ Điển, Na Uy, thờ một cây cối trong rừng, tôn kính như một vị thần linh ; hiện nay ở Thủ Thiền vẫn còn những hủ tục đó. Cứ mỗi lần trong làng ai có nhà mới, phải đặt một cây thông ở trên sân nhà, để cầu sự may mắn, và, thầm nguyện cho các đấng thần linh...

Vào thế kỷ thứ 8, dân tộc Đức quá tin dị đoan, đã từng giết bao là sinh mạng, để thờ phụng « cây cối Thần ».

Thánh BONIFACE rất lấy làm buồn rầu, ông bèn tìm phương pháp bài trừ tục lệ. Sau những ngày suy nghĩ, ông mời tất cả giáo hữu của mình, đi vào trong một khu rừng rậm, ông giơ tay chỉ cho mọi người xem một cây thông, mà theo ý ông, ngọn cây hình nhọn, hình như chỉ ngay lên chúa Trời.

Ông gọi tất cả các giáo hữu xích lại gần mà bảo rằng : « Các ngươi hãy mang cây này về để làm vật thờ cúng. Giống cây này là giống cây vẫn giữ được vี xanh tươi, trong khi muôn vật đều tối tăm, ủ rũ ; giống cây này chưa bao giờ dính một giọt máu của loài người. Không nên ca tụng quyền chúa trong rừng rậm, với những hủ tục mọi rợ nữa. Hãy thờ phụng trong gia đình êm ám của các người với những tiếng cười và tình thân yêu ». Về sau nước Đức dần dần bỏ hủ tục đó, và lần lượt các nước lân cận khác ở Âu Châu cũng bắt chước theo...



THƯƠNG VÂN  
(Sưu tầm)

ĐỜI MỚI số 145

Các nước Tây phương có lệ ăn mừng mỗi năm, khi mùa đông tháng già đã gần tàn và ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu đem sự ấm áp cho muôn loài. Ấy là ngày chúa Jésus giáng thế.

TRANG 24

## NHÂN NGƯỜI NHẠC SĨ



Nay anh q[ui] tháo c[hi]n[đ]ieng k[ết] n[ó]u.  
Khô[ac] làm ch[í]n[đ]ieng k[ết] n[ó]u.  
Ch[í]u ch[ú]y[en] m[ón] s[óng] t[ắc] m[á]y diệu đ[á]n  
Úy m[ú]i q[ua], tr[ái]u[ng] t[inh] ph[ú]t[ro]ng n[hi] n[ó]u.  
Đời c[ó] k[ết] chí đau bu[on] s[au] kh[ô].

Hãy quên đi, và anh hãy di[en]g l[ên].  
Bu[on]g v[é] c[ă]m và vu[ot] m[ái] tóc bên t[ên].  
Xe[ci]ch[é]t[ai] g[ần] b[ên] song c[ù]a s[ò].  
Anh có th[ấy] chân trời ho[àn]h h[ô]n d[ồ].  
Cánh chim b[ắ]ng v[ùng] cánh l[ướ]t bay ng[ang].

Cắt ti[ế]ng k[êu] sang s[áng] v[ề] ngang t[â]ng.  
Và v[é]t[ai] h[òn] Cù Lao gi[á]u b[é].

Năm tháng vẫn tro[an]g g[â]n d[â]u c[ă]n k[ết].

Mặc d[õ]i thay s[óng] n[ước] v[ới] trời m[ây].

Vài cánh bu[on]g no[ac] gi[ó] gi[ó]c c[ơ]n say.

Trong b[ao] t[áp] ph[óng] ba cu[on] cu[on] th[ết].

Giờ đây c[ó] b[ao] ng[ười] đang g[ào] h[ét].

C[ă]n h[òn] ch[ă]ng d[ă]t n[ước] ph[ái] ch[ia] d[õ].

Đông n[ă]m nay gi[ó] lạnh kh[ô]p n[ơi] n[ơi].

Ai dan áo d[ă]p thân ng[ười] chi[ến] s[ĩ].

B[ă]t[ai] tra[í] tang b[é]ng th[ân] nh[ất] tri.

T[ôi] và anh là n[ó]g n[ước] vai mang.

Có lý d[â]u ch[ỉ] ri[ê]ng m[á]y cung d[â]n.

Lâm ly qu[á] ! ch[ỉ] lâm th[êm] nh[ư]t ch[í].

Bang g[ă]p l[úc] n[ước] nh[à] c[ơ]n v[ận] b[í].

N[é]n d[õ]i thay di[en]g h[át] v[ới] l[ời] « h[ùng] ».

H[át] l[à]m sao g[â]n chi[ến] s[ĩ] n[ă]u n[ung].

H[ă]ng h[ái] ti[ế]n m[á]t h[ương] l[òng] r[õ]t r[õ].

Bao k[ết] m[ái] v[ui] say trong « tr[ú]y] l[ạc].

Qu[án] Truy hoan quay g[ó]i tr[ở] l[ên] d[â]ng.

Tay trong tay reo h[át] gi[ó]c trời s[ương].

Vui ni[ệ]m v[ụ] qu[án] m[ìn]h v[ì] đất n[ước].

Nh[ững] em bé th[ờ] ng[ày] đ[ă]ng v[ui] b[é]c.

B[é]n s[ân] tr[ú]y] l[ạc] reo h[át] v[õ] r[õ]n t[ay].

Mỗi em c[ó]i c[ó]i hát đ[ẹ]p và hay.

Ch[án] nh[ẩ]y m[ạnh], l[òng] tr[àn] tr[ề] nh[ả]n s[óng].

Có thi[ếu] ph[ụ] s[au] tr[ái] g[ì] t[ình] l[ạnh] tr[ố]ng.

S[é] ru con b[é]n d[ị]ệu h[át] h[ò] d[â]u.

L[òng] nh[ở] nh[ưng] ng[ười] cũ m[ỗi] t[ình] x[ưa].

C[ó]ng an ủi n[ỗi] l[òng] s[au] g[ó]a b[é]u.

Được nh[ư] th[ể], nh[ac] anh là b[é]t h[ủ].

Ru m[ỗ]n l[òng] theo nh[ip] s[óng] hi[ê]n v[ui].

Nh[ạc] t[ỏ]a l[ên] theo ánh s[áng] r[õ]ng ng[ời].

Ca ng[ợi] m[ỗi] t[ình] d[ời] b[é]t di[ết].

H[ương] th[ơ]m d[ị], thanh bình trời xanh bi[ết].

A ha ha, anh có th[ấy] d[ời] v[ui] ?

Đời Thiền thai, là b[ao] ánh sao mai.

Ta ca ng[ợi] ng[ày] mai t[ươi] s[áng] m[ỗi].

Anh sẽ th[ấy] d[ời] anh kh[ô]ng tr[õ]ng tr[ái].

N[ó]u c[ó]i c[ó]i anh d[â]u m[ãi] trên m[ỗi].

Hãy ng[he] t[ôi] so[an] trước b[án] nhạc c[ó]i.

Và « H[ùng] tr[áng] » d[ời] v[ì] anh ca ng[ợi].

DÂN PHƯƠNG  
(Hội an)

## THƠ ★ THƠ

### EM BÉ VIỆT-NAM

Tặng các Em Bé Việt Nam

Em bé Việt Nam.

Ngày thơ, dù hiền,

Xinh xinh má lúm đồng tiền.

Nụ cười trong sáng, tóc mềm chùm val.

Vâng trán Em cao.

Dáng đi thoăn thoắt,

Em mặc áo lụa hoa đào

Em cát tiếng hát ai n[ó]o kh[ô]ng ua ?

Ai bảo Em hát thử

Em s[ẽ] cười

Hai tay đánh nhịp

Đầu nghiêng nghiêng và hát một hơi :

« Tôi yêu tiếng n[ước] tôi,

« Từ khi mới ra đời, Người ơi !

« Mẹ hiền ru những câu xa vời

« À à o! tiếng ru muôn đời »... (1)

Một ngày hai buổi

Chân em thoăn thoắt,

Cặp sách Em cắp

Lon ton t[ái] trường

Châm chú nghe lời cô giáo nói

Tròn m[òn] theo nhịp thước âm vang.

Miệt mài trên giấy trắng

Tay run run t[ô] đúng nét ch[í]

Em nắn nót t[ùng] ly, t[ùng] tý

Cô châm bài, Em đâu có chê !

Em tập đếm bằng que

« Một cộng hai là ba »,

Mỗi lần c[ó] b[áo] t[ính]

Em xong trước nhất mà !

Sách Em giữ sạch sẽ

Không dè dây m[ực] ra,

Không cho cong cạnh góc

Chẳng dè b[é]p, v[ứt] b[ú]a.

Ai bảo Em viết thử

Em hân hoan

Nắn nót uốn l[ên] gi[ó]ng ch[ú]:

\* Yêu đất n[ước] Việt Nam ».

Tay nhỏ nhắn Em vòng hình chữ S

Lấy chỉ màu Em tô đậm nét vàng.

Em bé Việt Nam

Đẹp như Tình Đất n[ước],

Đời sáng như sao băng

Huy hoàng thay ! lòng Em bé Việt Nam

THÙY HƯƠNG

(1) Bản nhạc « Tình Ca » của nhạc sĩ Phạm Duy.

Trên mảnh đ[ất] d[ồ]  
Trung Nam Bắc  
Con thấy mắt mẹ ng[ời]  
Rực như ánh sao rơi  
Tình cao như b[é] c[á]  
Thương con ch[ú]m n[ó]i đ[ời].

Từ biển gi[ới] Lào  
Con qu[á]t tay mẹ  
Gi[ó] th[ổi] ạt ào  
Bắt c[á]y h[uyện] n[ó]o,  
Con nghe huyết quản x[ôn] xao.

Tận cuối Cà m[áu],  
Nơi đồng xanh bát ngát  
Con r[un] vì hoang lạnh  
Nhìn mẹ h[ết] t[é] s[au].

Mẹ c[ó]i trong mắt trong  
Mẹ c[ó]i trong n[â]ng đ[ục]  
Ói ! mẹ ấm v[ô]ng  
Mắt con ng[ời] : r[ung] l[ê]  
Thương mẹ kh[ô] hung r[ồi]  
Mà đau x[ết] chưa thôi  
Đêm đêm s[óng] n[ô]i đầy trời  
Mẹ nh[ìn] n[ă]m tháng trời b[é] ru[ô]t gan.

Thương con mẹ sống m[ỗi] m[òn]  
Nh[ớ] con đ[ém] lạnh n[ỗi] h[àn] bao la  
Mẹ ngồi tựa c[ó]i l[ê] n[ó]a  
Mai vàng n[ở] cánh : tin m[ù]a Xuân sang  
Nh[ớ] con mẹ sống m[ỗi] m[òn]  
Tóc thời gian r[ụng]. Th[ời] còn m[ẩ]y n[ăm] !

Mẹ ơi mưa gió ph[ú] ph[àng]  
Liệu rằng n[ă]m tháng ch[â]ng c[òn] y  
nguyên !

Nghĩa là n[â]ng x[ếp] m[ẩ]y ch[im]  
Nghĩa là mẹ m[ất] m[ột] đ[êm] giao m[ù]a  
Nghĩa là con s[ẽ] b[é] v[ợ]  
Mừng Hoa đăng hội, nhưng mà x[ết] xa !  
Cầu cho m[ù]a gi[ó] yên ho[à]  
Con v[ề] với mẹ đ[ẽ] mà đ[ược] h[ôn] !  
Coi v[ề] sống giữa tình thương  
Nh[ư] h[ết] b[é] b[óng] mẹ thường xu[ết] ve.

# ĐẠM TIỀN DƯỚI NGÓI BÚT CỦA TỐ NHƯ

**NÓI VỀ ĐẠM TIỀN**, Nguyễn Bách Khoa có viết trong cuốn « Nguyễn Du và Truyện Kiều ». Tình cách ảo giác của trí tưởng Nguyễn Du còn thấy rõ ở tập Thúy Kiều nữa. Ta có thể nói rằng vai chính trong truyện không phải là Thúy Kiều, không phải là Kim Trọng, không phải là Thúc Sinh, Tử Hải... Không, vai chính không phải là những người còn đang sống ấy. Vai chính chỉ là một oan hồn vật vướng dưới âm ty, một con ma hiện lên trong các giấc mơ bên giường bệnh... Vai chính của truyện là Đạm Tiên. »

Ta đừng tưởng đó chỉ là một sáng tác thuần văn chương không! Đối với Nguyễn Du, cũng như đối với Thúy Kiều, Đạm Tiên là một người có thực. Lúc đi thanh minh, Thúy Kiều chẳng đã trông thấy Đạm Tiên đó sao? Nàng chẳng đã nhìn thấy « trận gió cuốn cờ đến ngay », nghe thấy « ào ào đồ lộc rung cây », ngửi thấy « ở trong đường thấy hương bay ít nhiều », nom thấy « dấu dày từng bước in rêu ranh ranh » đó sao? Lúc thiu thiu ngủ, nàng chẳng đã gặp Đạm tiên đó sao?

Thoát dấu trông thấy tiểu kiều,  
Có nhiều phong vận có nhiều thanh tân  
Sương in mật tuyet pha thân.  
Sen vàng lồng đèn như gần như xa.

Nàng chẳng đã nói chuyện với Đạm Tiên, làm mười bài thơ đưa cho Đạm Tiên đó sao? Về lúc sực tỉnh, nàng chẳng đã nhớ tất cả, rồi lo sợ quá đến phát khóc đó sao?

Kiều đã tin có Đạm Tiên, lúc nào nàng cũng tin Đạm Tiên, nghe theo Đạm Tiên như là nghe theo một người có thực. Đó là một hiện tượng ảo giác hoàn toàn. Tạo ra cái hiện tượng ảo giác đó, tức là tin nó có thực. Sự tin này rất hợp



## CHÂU MINH PHƯƠNG viết

với thần kinh hệ, với cẩn trọng cảm xúc quá độ, với khiếu ảo giác của « Nguyễn Du ».

Viết như thế, tất nhiên Nguyễn Bách Khoa sẽ đi đến một kết luận: dưới ngòi bút Nguyễn Du, Đạm Tiên chỉ là một điều hoàn toàn không có và chỉ là ảo giác của cẩn trọng cảm xúc quá độ như Thúy Kiều.

Để phản đối lại những điều nhận xét trên, nhiều người khác cho rằng, Nguyễn Bách Khoa nói một vài điều sai với sự thật dưới ngòi bút của Tố Như. Những người này cho rằng, dưới ngòi bút của Tố Như, trong khung cảnh Thanh Minh, Đạm Tiên linh ứng thực sự. Họ nêu bằng chứng, khi Đạm Tiên linh ứng có phải chỉ là Kiều trông thấy cảnh ấy mà thôi đâu?

Chính Thúy Vân và Vương Quan, hai người không hề tin có linh hồn, cũng đã trông thấy mà sau đó họ đều có những cảm giác kinh sợ. Họ kết luận: không cần cứ vào khoa học và chỉ cần cứ vào Đoạn Trường Tân Thanh, Đạm Tiên linh ứng không phải là một ảo giác được, vì ba chị em đều thấy được cảnh đó.

Về chữ « ảo giác » của Nguyễn Bách Khoa hay là « cảnh thật » của những người đối lập, chúng ta cần phải đi sâu hơn để có thể giải quyết nó một

cách hoàn toàn và thật hơn.

Ở đây, chúng tôi chỉ cần căn cứ trên đoạn Đạm Tiên linh ứng dưới ngòi bút của Nguyễn Du.

Kiều tin tưởng rất mãnh lực vào sự hiền linh của những phần tử con người tài hoa. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên và lạ khi Kiều có những hành động quả quyết để đáp lại những lời chỉ trích của hai em. Điểm đầu đưa chúng ta kết luận: Kiều tin tưởng người tài hoa không thể chênh về mặt tinh thần được.

Và đã tin chắc thì nhất định không thể không có tình tự kỷ ám thị được (Tự kỷ ám thị tức là phương pháp của thời miên học dùng ý chí mà tự ám thị lấy mình. Ám thị có nghĩa là chỉ thi bằng một cách vô hình. Theo định nghĩa Dao duy Anh).

Và điểm kết luận thứ hai: Kiều quá tin tưởng để tự kỷ ám thị nên thấy được sự Đạm Tiên hiền linh.

Như thế, ta tạm gạt bỏ về Kiều và chỉ cần nói đến Thúy Vân và Vương Quan, hai yếu tố tối trọng để đi đến kết luận điểm Đạm tiên linh ứng thật sự hay chỉ là ảo giác.

Vương Quan cũng như Thúy Vân không có những tin tưởng mãnh liệt và sâu xa như Kiều, nghĩa là đối với hai người, người chết túc là hết, nghĩa là đã thuộc về quá khứ, một thế hệ xưa không liên lạc gì với hiện tại. Nhưng tại sao hai người cuối cùng lại tin tưởng như Kiều và kinh sợ khi Kiều vừa mới dứt lời?

Chúng tôi xin đem ra đây một giải đáp để đánh đổ những người tin tưởng và cho rằng, cần cứ vào sách, Đạm Tiên linh ứng « thực sự » chứ không phải « ảo giác » như Nguyễn Bách Khoa đã nói.

Một cơn gió, không phải là một sự « tinh cờ » của ông thần « ngẫu nhiên » như các « ngài duy tâm » thường nói, mà là một sự giao tiếp giữa khoa học và thời gian. Nghĩa là trong khi Kiều vừa mới dứt, ngay khi đó một trận gió, như muôn ngàn con gió khác, thổi lên và làm cho Vân cùng Vương Quan kinh ngạc, tin đó là linh hồn của Đạm Tiên.

Và điểm kết luận thứ nhất: « phút đầu trận gió cuốn cờ đến ngay » chỉ là một sự giao ứng nối giữa khoa học và thời gian: cơn gió này không hề liên can và liên lạc gì với điểm linh ứng như lầm người đã làm tưởng.

Nhưng « ở trong đường có hương bay ít nhiều » có nghĩa gì? Rất dễ hiểu. Có gió thổi nghĩa là trong gió thổi đó, nó có thể lôi cuốn theo những vật nhẹ mà nó đã gặp. Như

(Xem tiếp trang 34)

TRANG 26

## ★ ★ ★ ★ ★ BÀI LUẬN QUỐC VĂN ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ HAY NHỨT LỚP ★ ★ ★ ★ ★

### BÀI SỐ 3

Của ĐINH VĂN CƯƠNG, Trường Võ Lang Sài-gòn (Đệ Ngũ B1).

Lời phê bình của Giáo sư Vũ Hoàng Chương: Ý khái. Văn tạm được. Số điểm: 14 trên 20.

### LUẬN ĐỀ :

Anatole France có nói :

« Muốn cho đứa trẻ hiểu thế nào là guồng máy xã hội, không gì bằng cho nó chứng kiến những quang cảnh ở đường phố ».

Hãy giảng giải và phê bình câu ấy.

### BÀI LÀM

Nói đến trẻ con là ta thấy cả một sự non nớt, ngày thơ và đại dốt.

Chúng nó lại còn có một sự hiểu biết rất trực tiếp và rất nhẹ dạ.

Có người cho rằng, chỉ có những hàng người trưởng thành hay đứng tuổi mới có thể ra tiếp xúc được với đời sống rất phức tạp trong xã hội này. Còn trẻ con chỉ luân quẩn trong gia đình, ở học đường, nhưng chúng cũng biết nhận xét những điều mắt thấy tai nghe. Bởi vậy, văn hào Anatole France đã nói: « Muốn cho đứa trẻ hiểu thế nào là guồng máy xã hội, không gì bằng cho nó chứng kiến những quang cảnh ở đường phố ».

Xem thế, ta biết rằng muốn thành công một công việc lớn lao, ta phải hợp lực. Nhưng muốn hợp lực thì điều trước nhất phải có tinh thần đoàn kết. Có tinh thần đoàn kết thì mới có một sức mạnh, để chống lại mọi trở ngại. Và muốn bảo vệ quyền lợi nhân công, như cầu sở thích, thì phải có một nghiệp đoàn.

Do đó, câu nói của Anatole France chỉ đúng một phần nào, vì cạnh những cái tốt đẹp kia, lại còn có những cái xấu xa, đê tiện. Bề mặt

Nhưng không phải rằng, trong xã hội, mọi người đều làm nột việc giống nhau. Người thợ nề chuyên xây nhà cửa, thợ máy chuyên sửa xe cộ, công chức mỗi sở làm những việc khác nhau, người chiến sĩ lù ngoài trận tuyến. Tóm lại, mỗi người phải làm một việc riêng biệt, người này không thể kiêm cả trăm nghề của những người khác. Những người này chỉ như những sợi dây « cát » trong đồng hồ hay những bánh xe, mỗi ngày lo công việc mình cho xong xuôi, đèn hòa.

Bởi vậy, khi lớn lên, đêu trước nhất, là nó phải kiếm một nghề, thích hợp với bản năng, trình độ của mình thì mới hứa mong công việc mỗi ngày mỗi tiến được.

Muốn xây một tòa nhà, những người thợ nề mỗi người phải làm một việc. Người thi khuấy hồ, người ôm gạch, người xây móng, người lợp ngói.

Cạnh những chỗ đó, một đám đông trẻ em dành giựt nhau miếng ăn, ném ra những câu vô giáo dục. Vì thế cái đó cũng có ảnh hưởng ít nhiều trong tâm hồn non nớt của nó.

Và chúng ta muốn cho nó hiểu biết thế nào là phải, trái, phải cho nó đi thăm các đền chùa, lăng tẩm, di tích xưa để lại và giảng cho nó nghe thế nào là thuần túy, thanh cao và oai hùng. Những xưởng máy thế nào là ích lợi, so sánh với ngoại quốc. Nhưng, muốn nó hiểu một cách thấu đáo hơn, là nó phải có một kiến thức rộng rãi. Muốn vậy, không gì bằng cho nó đến trường, nó sẽ thâu thập được nhiều điều hay, nhiều sáng kiến. Có ở học đường, nó mới hiểu thế nào là luật thiêng liêng, cao cả.

Và từ đó, nó mới có thể hiểu thế nào là luật phân công, luật làm việc, nghiệp đoàn, tinh thần đoàn kết và thế nào là guồng máy xã hội.



TRUNG

ĐINH VĂN CƯƠNG

của xã hội là những công nghiệp lớn lao, những kỹ nghệ toát, bê trại của xã hội là những tiệm khiêu vũ, những phường trộm cắp, những nơi du hi lăng mạn.

Cạnh những chỗ đó, một đám đông trẻ em dành giựt nhau miếng ăn, ném ra những câu vô giáo dục. Vì thế cái đó cũng có ảnh hưởng ít nhiều trong tâm hồn non nớt của nó.

Và chúng ta muốn cho nó hiểu biết thế nào là phải, trái, phải cho nó đi thăm các đền chùa, lăng tẩm, di tích xưa để lại và giảng cho nó nghe thế nào là thuần túy, thanh cao và oai hùng. Những xưởng máy thế nào là ích lợi, so sánh với ngoại quốc. Nhưng, muốn nó hiểu một cách thấu đáo hơn, là nó phải có một kiến thức rộng rãi. Muốn vậy, không gì bằng cho nó đến trường, nó sẽ thâu thập được nhiều điều hay, nhiều sáng kiến. Có ở học đường, nó mới hiểu thế nào là luật thiêng liêng, cao cả.

Và từ đó, nó mới có thể hiểu thế nào là luật phân công, luật làm việc, nghiệp đoàn, tinh thần đoàn kết và thế nào là guồng máy xã hội.

### NHẮN TIN

Các bạn: Bảo Lộc, H.V.Thu, Phạm V.Tinh, Trần Đình Uân, Nguyễn Thị Lan — Đầu nhận được thư và bài.

Bạn H.V.Thu.— Hình bị thất lạc.

Bạn N.T.Lan.— Nếu được, nêu gợi tóm tắt bạn để đăng kèm với bài.

Nhân chung — Các bài nhớ cho địa chỉ (nhà riêng) để tặng báo.

### ĐÍNH CHÁNH

Trong bài đăng số trước, có chữ « đoạn đầu dài » sắp trả ra « đoạn đầu bài ». Bạn đọc chắc đã định chính xác.



## Đây, đất nước nhà

### ĐƯỜNG LÊN

## MIỀN BẮC CAO NGUYÊN

ÔM ẤY, tinh mơ một sáng mùa đông, đã 6 giờ mà trời còn tối đen như mực, chiếc xe dành chờ lũ người viễn xứ đến chờ ngoài cửa nhà trọ từ lúc phố phường Banmethuot còn uể oải trong giấc ngủ say sưa. Tuy nhiên giờ khởi hành nhất định của cả đoàn xe không thể vì một số người mà bỏ lỡ, chúng tôi, hành lý đã xếp dọn từ đêm hôm trước, vội vã gấp chăn màn, thay quần áo; tay xách nách mang, theo nhau leo lên sàn xe. Trời lại mưa rì rào, cái mưa mưa bần thùi của miền đất đỏ kéo dài đến khó chịu. Lục đục rồi cũng đến xong xuôi, chiếc xe nổ máy lần lần ra khỏi thành phố.

Trong đêm khuya đã lung lung hàng đoàn những con vật đèn xi xếp hàng sau chiếc cầu chắn ngang đường của trạm kiểm soát thông thương quân sự. Thỉnh thoảng một ánh đèn pha sáng chói của một chiếc xe « jeep » vượt lên rồi lại trở lại, ý chừng để diễm số, sắp đặt thử tự lên đường. Chiếc xe của chúng tôi cũng nối đuôi vào hàng ngũ.

Chờ mười lăm phút sau, một đoàn thiết giáp hục hặc vượt qua mặt. Đoàn xe bắt đầu khởi hành. Trời đã tạnh. Đường khuya còn tắm tối. Con đường dài về phương Bắc, hai bên những hàng cây cao xu chạy lùi, trông trong đêm như những khu rừng hoang vu và rậm rạp. Hết rừng cao xu lại đến rừng cây, đường đi lưỡng chứng như len lỏi giữa một khu rừng dày không bao giờ hết.

Trời dần dần sáng. Con đường hiện rõ mặt nền đất đỏ và đã bắt đầu lên, xuống. Nhìn về phía trước, dǎng sau, bụi đỗ tung trời mù mịt. Bụi bám vào mặt mày, quần áo, bụi phủ lên đồng hành lý giữa xe, hai con mắt cay sè, thấy khó chịu. Chỉ có xe đi giữa đoàn, nhận bụi từ dǎng trước, ném bụi lại dǎng sau, thật là một cục hình. « Một xe trong cõi hồng trần... ». Tôi chưa từng thấy ở đâu một con đường bụi nhiều đến mức này. Đã từng qua những con đường đất thịt tron, lầy lùn, bùn thiêu, những con đường cát trắng chạy dài ra sạch sẽ của miền quê xứ Bắc; những con đường trải nhựa nhẵn nhín của miền Nam, lần này ngâm cầu thô trong Kiều tôi mới chợt nhận thấy là thật đúng.

Hai bên cây cối đã bắt đầu thưa. Đoàn xe đang đi chợt dǎng trước ngừng lại, chiếc xe chở chúng tôi

vừa qua một ngả ba đường cũng hầm theo. Tấm biển có hai mũi tên chồng lên nhau chỉ thẳng lên Pleiku và chéch về Cheoreo. Một số xe đầu đã rẽ sang nơi có cái tên nghe đèo heo hút gió ấy. Con đường có lẽ nguy hiểm vì đoàn xe thiết giáp dẫn lộ đi về ngả đó. Còn lại những xe đi Pleiku, Kontum, dừng lại

### \* của HẬU THƯƠNG \*

Tỉnh đường Banmethuot — Pleiku tới đây đã được gần hai phần ba. Tên

đòn kè cũng dǎng dài khó nhớ: Trạm Ea Hleo.

Thường thường người ta lấy dây làm một trạm nghỉ giữa đường. Có người dở bánh mì ra ăn, cũng có những người trong chúng tôi không phòng xa nên nhijn đòi. Chừng hơn nửa tiếng đồng hồ xe lại tiếp tục chạy. Từ đây đến Pleiku phong cảnh không còn gì mới lạ hơn, và lại người người đều thảm mệt nên chỉ còn mong cho chóng tối.

Đến Pleiku việc đầu tiên của chúng tôi là tìm vào một hiệu ăn. Ăn đã lấy sức còn tiếp tục nốt năm, sáu mươi cây số Pleiku — Kontum nữa. Tỉnh từ sáng đến giờ đoàn xe đã nuốt được gần hai trăm cây số. Cỏ bán hàng dày mòm rặng vàng ra tiếp chúng tôi với một nụ cười rộng rãi. Xin phép vào trong nhà rửa mặt mũi trước khi vào bàn, chúng tôi kêu lên vì được dùng xà phòng thượng hạng: một bánh « Palmolive » vừa bóc.

Món ăn đã gọi ra chỉ việc ngồi vào bàn. Mỗi người một đĩa cơm, uống thêm cà phê hoặc nước cam, đứng lên tinh tuyền anh nào cũng thở hắt ra. Giá sinh hoạt Banmethuot đã gần gấp đôi Saigon thì tối đây lại gấp rưỡi Banmethuot. Đĩa cơm 45\$, một chai nước cam đỏ Saigon 3\$ tối Banmethuot 6\$ thì đây phải trả 8\$.

Người sơn cước phá rừng, làm rẫy. Một làng nhỏ hiện ra bên đường với những căn nhà sàn, tất cả như ráp cùng một kiểu. Thửa đất nhỏ trồng lúa bắp được rào cây kỹ lưỡng. Chúng tôi ngó ra nhìn những người dân sơn dã. Họ đi trên đường nối đuôi nhau thành hàng mọt.

cũng ít khách ra vào. Cuối đường qua nhà Bưu điện là khu vực quân sự: trại lính, bộ chỉ huy phản khu, bệnh viện... Đường đi Kontum ở đầu phố rẽ ngay về bên phải.

Đoàn xe bắt đầu vượt qua một nghĩa trang, rời khỏi tỉnh lỵ. Đường đi toàn qua những cánh đồng cỏ vàng lác dác những khóm tre xanh rờn, đường phẳng, nhìn sang bên những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô vô cùng đẹp mắt. Trông ra như chúng tôi đang đi giữa một cánh đồng bằng. Chợt thấy trước mặt một ngọn núi tương đối cồng nhắc cho mình đang ở cao nguyên.

Gần Kontum, đoàn xe phải dừng lại chờ vào đưa giấy sắp đặt. Xa xa, thành phố dưới thấp hiện sau lùm cây, nóc nhà thò và mái một ngôi chùa thoáng hiện. Từng tốp ba bốn xe bắt đầu vào tỉnh. Qua hai chiếc cầu gỗ bắc qua một lòng sông rộng đã bắt đầu thấy một bộ mặt mới: những nhà gạch chạy dài hai bên con đường cái trắng. Thị trấn này nằm giữa một thung lũng, Dak Bla, đất dai có thể trồng cây tốt. Những ruộng lúa xanh rờn, phong cảnh có vẻ một miền Nam Việt.

Bây giờ tìm đến chỗ ở, mọi người đã có thể tắm rửa nghỉ ngơi. Giấy má xong xuôi đã có chỗ ngủ qua đêm chắc chắn, chúng tôi thay quần áo ra phố. Thành phố đã lên đèn, người bạn địa phương dẫn tất cả đến tiệm ăn. « Có thực mới vực được đạo », phải trả lời cho cái dạ dày, nhiên liệu mới có thể bình tĩnh mà đi xem phố. Ngồi trong tiệm trông sang bên đường, một rạp chiếu bóng đã cho nỗi âm nhạc inh ỏi. Đèn điện sáng choang, kề đó những gian nhà của chợ tinh nằm im lìm trong bóng tối.

**R**A KHỎI hàng cơm, đi dạo. Anh chàng hướng đạo viên đưa chúng tôi ghé các hiệu quen, nếu không đề mua bán thi cũng phải để nhìn những cô chủ. Giới thiệu xong, chuyện trò trao đổi. Hai chị em có hai cửa hiệu gần nhau này đã nổi tiếng là những hoa khôi thành phố.

Gốc người Bình Định, nhưng những bà mẹ là người Huế, thảo hèn các cô đều có cái vẻ đẹp của đất Thần kinh, chuyện trò vui vẻ rất có duyên, cô em đeo kiềng vàng càng đặc biệt một thiếu nữ của sông Hương, núi Ngự.

Một quán nhân ngoại quốc đã nói với chúng tôi: « Kontum là vườn hoa của miền Cao nguyên ». Nhận xét này quả là đúng từ người đến cảnh. Ở cái xứ này, đất cát trắng phau,

không bụi đỗ mù trời như Banmethuot, Pleiku. Người Việt buôn bán nhiều, mấy làng chung quanh đều là người Việt tách lập nghiệp làm ăn hợp nhau lại. Những chữ Phương Hoà, Phương Nghĩa, Phương Qui, in trên bản đồ giữa những Pl. Tagneá, Pl. Don, Kon R. Bang cho thấy thành phố này hầu như là của người Việt đồng bằng. Cái tên giáo sư Ngụy Như Kontum cũng đã biện hộ nhiều cho sự thực.

Đông sông Dak Bla uốn khúc, xa xa những ngọn núi ở chân trời, sơn thủy hữu tình, lại thêm những thiếu nữ phảng phất cái đẹp của người dân kinh kỳ xứ Huế. Một vài phố chính buôn bán, có nhà thờ xây, có những ngôi chùa mái cong như của người Bắc, làm cho thị trấn này có một vẻ đặc biệt hơn các tỉnh khác trên cao nguyên.

\*\*

Ở lại Kontum mấy ngày, vào thăm những làng Việt để được mời ăn cam, ăn mít cuối mùa, các thứ hoa quả rất nhiều, thành thử lúc được tin bắt buộc trở về Banmethuot chúng tôi bỗng thấy luyến tiếc. « Ô hay ! cảnh cũng tra người nhỉ, ai thấy ai mà chẳng ngăn ngó », bắt buộc cũng phải dứt tình ly biệt để nghĩ đến con đường về, một cõi hồng trần càng thêm ngao ngán.

Miền Cao Nguyên  
đủ mùa mưa 54  
HẬU THƯƠNG



Đè được CHÂN LÝ HÓA đời  
minh nên xem tạp chí  
TÌM HIỂU

## THÔNG - THIÊN - HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-đức, không  
đảng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá  
Chân-lý

Giải-quyet nhiều vấn-đề khó-khăn  
khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì ? và Sứ  
mạng của Ta đối với Ta, đối với  
Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bào, Công-chức, tư-chức,  
thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim  
Hiểu Thông Thiên Học.

Báo-quán : 35 đại-tá Grimaud—SAIGON  
Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUẤN  
Chủ-bút : NGUYỄN-THỊ-HAI

## Bọc khắp các báo

### ..... NGOẠI QUỐC .....

#### Sóng lầu

Trong tờ Pravda, bác sĩ Rokhleva cho biết ở Nga hiện có 30.000 người sống quá 100 tuổi, 10.000 sống từ khoảng 80 đến 90 tuổi.

Mực sống trung bình của một người dân Nga là 50 năm. 13 triệu người Nga hơn 60 tuổi, con số ấy tức là 6,5% dân số Nga.

(Pravda)

#### 20 đại sứ các nước săn chim trí ở Ram bouillet

Tổng thống Pháp và René Coty phu nhân vừa tham gia một cuộc săn chim tri ở Bamboillet. Đặc biệt nhất trong cuộc săn bắn này là có mặt 20 đại sứ các nước.

Theo các nhà chuyên môn, đây là một cuộc săn bắn thích thú nhất từ trước đến nay. Có đủ các thợ săn bắn từ khắp nơi.

Những tay bắn giỏi nhất kể có bá trước Casar-Rojas (Tân ban Nha) Ông Wollgruber (Áo). Ông Andword (Na Uy), Ông Vinogradow (Nga) đã chiếm kỷ lục, nội trong một buổi sáng ông đã bắn được 40 con chim tri.

Đại sứ Mỹ bị một từ chối cuộc đi săn. Trong ngày ấy các đại sứ đã hạ được tất cả 350 chim tri, 135 gá mái rừng và 215 gá trống.

#### Ché một hành tinh nhân tạo

Ông William Lear, giám đốc thương cự « Lear Incorporated » chuyên môn chế tạo những dụng cụ cho phi cơ có tuyên bố trong một cuộc hội nghị báo chí : năm tới Mỹ sẽ chế xong một hành tinh nhân tạo bay cao độ 900 cây số trên mặt đất. Hành tinh nhân tạo ấy có đường kính tròn chừng 450 thước và có gần nhiều máy tự động.

#### Quân đội Ăn thiểu chử

Các nhà ngôn ngữ Áo đang loay hoay tìm danh từ để thay thế danh từ : « Tiễn tôi !... Bróc ! (En Avant... marche). Những hiệu lệnh dùng trong quân đội của Pandit Nehru toàn bằng tiếng Áo, Họ đã tìm thay thế được 750 danh từ nhưng hiện họ đang bị trước danh từ nói trên,

(France Dimanche Paris)

#### Một bức họa có thè lột ra để dàn

Mỹ vừa sáng chế một lối chơi họa phẩm. Bức họa, nếu không được vira ý, có thể lột ra một cách dễ dàng. Người ta có thể vẽ lên mặt gương, hoặc kính.

Với móng tay, dở một góc lên là cả bức họa được lột ra một cách nhanh chóng.

(Les Echos, Paris)

#### Chứa bệnh cho loại ong mật

Thuốc khử trùng dùng trị bệnh các súc vật rất được thông dụng đối với các chủ trại và các nhà nông.

Ngày nay các loại ong cũng được trị bệnh bằng thứ thuốc ấy. Những nhà nuôi ong đã dùng thứ khử trùng gọi là « fumagilline » để chữa bệnh « vòi » là một thứ bệnh rất thông thường của loài ong, làm cho ong hao mòn và chết dần.

Thuốc « fumagilline » được dùng cho ong ăn.

## Sau này chán đời, có thể tạm chết ít năm...

— (TIẾP THEO TRANG 14) —

Mòn dồ của giáo sư Gaja là bác sĩ Andjus ở Anh, thâu được kết quả khả quan hơn nữa nhờ một cái máy của Hải quân Anh, đặt tên là máy Magnotroa. Máy này phát ra những luồng điện để sưởi nóng trong cơ thể con vật hay con người. Nhờ đó mà nhiệt độ bên trong thân thể tăng thêm, con vật dùng thí nghiệm có sức chịu đựng với sức lạnh bên ngoài. Bác sĩ Andjus đã có thể làm cho con chuột chịu lạnh đến độ không và có khi lạnh đến độ dưới số không (-3 độ) mà sau này sưởi nóng cho nó, nó cũng sống lại được.

Với phương pháp của bác sĩ Andjus và sự áp dụng cái máy Magnotron của bộ hải quân Anh, người ta đã thí nghiệm với loài khỉ để suy luận về loài người vì khỉ với người tương tự nhau.

Con khỉ bị lạnh xuống đến 15 độ thì ngủ thiếp đi, không biết gì nữa. Người ta có thể mở nó không cần chụp thuốc mê và sau khi may xong vết mổ xé, có thể làm cho nó tỉnh lại mà không nguy hại gì đến tính mạng.

Mấy lần thí nghiệm sau, sức lạnh được hạ xuống 8 độ rồi xuống đến độ không (zero) hai con khỉ đem thí nghiệm đều sống lại; chỉ có một con chết vài lúc sau khi hồi sinh.

X.Y.Z.

## TIN NHẠC

Xin nhắc các nhạc sĩ xa gần một địa chỉ để kiếm mua những sách nhạc, nhạc khí và phụ tùng tốt, đẹp, quý :

MANDOLINE ký tên Ng. Đức Trọng, giá đặc biệt . . . . .	500\$
GUITARE ký tên Ng. Đức Trọng . . . . .	1.000\$
VIOLON ký tên Ng. Đức Trọng . . . . .	3.600\$
VIOLON nhập cảng từ Pháp, Đức, Ý đều đồ phụ tùng giá từ . . . . .	4.600\$

VIOLONCELLE, CONTREBASSE hiệu TONI GLIOT, Marc LABERTE — SAXO, TROMPETTE, CLARINETTE, CLAIRON hiệu PIERRET — BATTERIE JAZZ hiệu A. S. B. A. METJAZZ — Giấy đơn bán sỉ hiệu ARGENTINE, MANUCORD, ELITE, PIRASTRO, THOMASTIC.

Sách nhạc của những nhà SALABERT, H. LEMOINE, DURAND HEUGEL.

Sách nhạc VIOLON do Ng. Đức Trọng, thợ đòn duy nhất ở Viễn Đông được tổ chức quốc tế ENTENIE INTERNATIONALE DES MAITRES LU-THIERS nhận và được ghi tên trong cuốn DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES LUTHIERS của R. VANNES (Hàn Lân Viện Quốc Gia Séc Cécile La Mã).

### MI TIN

121 đường Frère Louis  
(gần nhà thờ Huyện Si)  
SAIGON

## Hộp thư Tòa soạn

Một giáo sư ở Saigon muốn bàn về việc giáo dục theo quan niệm của bạn Đặng TÂM THÀNH trong những bài « NGƯỜI, CẢNH VIỆT ĐÁNG YÊU ». Xin mời lại tờ soạn từ 11 giờ đến 12 giờ kể cả ngày chủ nhật.

Bạn Mạnh Hải (Sóc Trăng) :

Rất cảm động về thơ của bạn. Song lúc này không nên gọi thêm ra nữa, đồng bào đã hiểu nhau rồi.

Bạn Thanh Hương (Mỹ Tho) :

Đã chuyển thư của em cho T.H. rồi. Đã xem « Nhớ Thương ». Có khía nồng đậm. Có gắng thêm kết quả khà quan.

Bạn Khai Minh (Cần Thơ) :

Nhận dù. Đã xem lại. Sẽ sửa chữa để chiều ý bạn.

Bạn Phùng Linh (Sóc Trăng) :

Sẽ thay đổi lại theo như ý của bạn. Đã tạ.

Bạn Phong Điền (Huế) :

Đang rồi đó. Đã xem « Nhảy dù » của bạn. Nhảy dù thật đấy à? Đó là sáng tác hàng đầu. Thân mến.

Bạn Bích Ngần (Saigon) :

Đến tòa soạn vào giờ nào cũng có người tiếp chuyện cà.

Bạn Sa Bình :

Đã nhận được « Tâm trạng » của bạn. Cám ơn.

Bạn Vũ Hân — Huyền Lam (Hội An) :

Đã nhận được. Sẽ gửi thư riêng để nói rõ về

việc của các bạn mong muốn. Thân mến.

Bạn Hoàng thùy Mai (Huế) :

Đã gửi giúp cho bạn rồi. Yên tâm. Đã đăng vào sổ Xuân. Cám ơn.

Bạn Nhung vân Kha (Huế) :

Đúng như vậy. Bạn có khía nồng đậm. Nên xác định nhiều. Sẽ đăng, thân mến.

Bạn Văn Lâm (Saigon) :

Bạn gửi ảnh cũ nào cũng được. Khi làm bằn kẽm, muôn vàn nhỏ cũng được. Thân mến.

Bạn Nguyễn phi Tuân (Chợ Lớn) :

Đã nhận dù. Bạn cứ yên tâm. Nếu khà quan sẽ lấn lướt đáng. Thân mến.

Bạn Văn Dương (Huế) :

Đã trả lời quá khen của bạn. Mong bạn đóng góp và cho những ý kiến để Đời Mới một ngày mới tiến.

Bạn Phan Linh :

Đã nhận được « Rợp bóng chim bồ » của bạn. Đã tạ.

Bạn Hoàng Ngọc Các :

Rất hoan nghênh. Thư của bạn hay. Đợi nhiều sáng tác mới lạ của bạn. Thân mến.

CÁC BAN :

Thưa Lương Lữ khách (Nhà trang), Trần Đình Uẩn (Huế), Văn Chương (Chợ Lớn), Kim Minh (Nhà trang), Duy Năng (Nhà trang), Thùy Hương (Sài Gòn), Thủ Nguyễn (K. B. C. 42/7), Hồng Linh (Huế), Hải Văn (Chợ Lớn), Nhung Sơn (Gia Định), Hồ Tân Ánh (S.P. 4531), Tạ Quý (Cần Thơ), Văn Phi (Mỹ tho), Văn Hoàn (Pleiku), Phan Đình Thúc (Huế), Bình Định, Trần Văn Mynth (Huế), Sơn Hải, Trúc Phong, Thị Sanh (Saigon), Tây Thành :

Thư và bài của các bạn chúng tôi đã nhận được.

ĐỜI MỚI số 145

## Kỹ thuật và tư tưởng trong bức ảnh

— (TIẾP THEO TRANG BÌA SAU) —

3) Kỹ thuật biến đổi được tư tưởng bức ảnh, tùy cách dàn xếp.

4) Kỹ thuật là bước đầu và cũng là bước cuối của tư tưởng trong bức ảnh, nhìn bức ảnh đẹp, người ta có cảm tình ngay mới do đó hướng dẫn tư tưởng khán giả vào sức chứa đựng, như thi ca len lỏi vào người bằng tình cảm rồi mới tưốm triết lý thơ vào tiềm thức người thưởng thức,

« Chính kỹ thuật đã hướng dẫn chúng ta phương pháp thực hiện các vấn đề khác » (trong lời tựa của A.H. Cuisnier ở tập Leçons de Photographie (2)

là một lời nói càng được đề cao và chứng minh cơ sở di vào nghệ thuật. Bố trí khung cảnh trước, sau, diêm chính, diêm phụ, thật là cả một công trình kỹ thuật tinh vi, sắp đặt khéo léo. Từ kỹ thuật vững chắc, người văn nghệ nghiệp ảnh đã nói được gì rồi. Nhưng bối cảnh xây dựng đậm dồn đặc động mạnh, làm xao xuyến tinh thần khán giả không kém : tất cả do căn bản kỹ thuật un dức.

\*\*\*

Trên địa hạt sáng tác thơ, văn, đa số văn nghệ sĩ tiền tiến đều dồn đi thanh : Chủ nghĩa tự nhiên (naturalisme) là một lối chụp ảnh — Văn nghệ sĩ phải này chép mù quáng sự thật (copier aveuglement la nature). Điều đó chứng tỏ rằng :

— Trên phương diện chụp ảnh, khó lòng mà chỉ định một lối thoát rõ ràng. Khi nhìn một bức ảnh BUỒN THẾ SỰ, lâm khán giả đã hàn khoanh.

Không rõ vì sao mà phải buồn thế nhỉ? Thất tình ư? Nhà cháy ư? thất bại cơ đồ ư?

Rồi con người buồn thế sự sẽ giải quyết bằng cách gì? Tự tử ư? Bi tranh đấu ư? giải khuây bằng tiếng kè, lời kinh ư? Mỗi người bản định mỗi cách tùy theo ý thức hệ của mỗi người. Mỗi một giai cấp nhìn sự vật theo quan điểm riêng của mình, với tánh riêng biệt chỉ định theo hoàn cảnh mà các giai cấp thâu đoạt trong xã hội.

Từ trước đến nay, dưới chế độ cũ, nhiếp ảnh không được mọi người chú ý đến, tư tưởng thiêuff, bức ảnh chỉ là một sự thật mù quáng.

Văn đề tư tưởng vẫn được thể hiện rõ trên bức ảnh. Văn đề dân tộc và đại chúng phải được chú trọng đặc biệt. Ngày nay một số nghệ sĩ nhiếp ảnh trở về đồng quê, lẩn lòi trong bùn

## THỜI TIẾN

(tiếp theo trang 4)

nhân vật ngoại quốc và nhất là một số ký giả ngoại quốc tung ra.

« Về cuộc phòng thủ của chúng ta, chỉ riêng có chúng ta định đoạt được thôi » ...

VIỆC QUAN HỆ thứ hai trong tuần qua là chính tình nước Nhật. Sau 6 năm cầm quyền, Thủ tướng Yoshida đã phải từ chức hôm 8-12, để cho ông Ichiro Hatoyama, lãnh tụ đảng dân chủ (lúc đảng bảo thủ) lên lập chính phủ.

Tân chính phủ gồm toàn những nhơn viên đảng dân chủ và chỉ là một chính phủ giao thời để chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 3 năm tới. Bộ ngoại giao do ông Shigemitsu đảm lanh.

Các nhà quan sát cho rằng nước Nhật đã bước qua một giai đoạn mới. Sự từ chức của Thủ tướng Yoshida chấm dứt một giai đoạn 6 năm mà người ta gọi là giai đoạn « dân chủ thời chiến hậu » hay giai đoạn dân chủ hóa nước Nhật do Mỹ đảm lanh. Sau khi ông Yoshida át thăm các nước Tây phương, ông chỉ thâu hoạch được vài kết quả không đáng kể, không đủ cát ván nền kinh tế lâm nguy. Ngay là từ khi Triều Tiên chấm dứt chiến tranh và không còn là thị trường chính cho Nhật nữa, chính phủ Nhật lâm vào nạn lạm phát. Ông Yoshida qua Tây phương để tìm thị trường cho hàng hóa Nhật và mong được một sự viện trợ quan trọng của Mỹ. Mục tiêu của ông không đạt được, nên dư luận trong nước muốn mở cuộc giao thương với đại lục Trung Hoa.

Vì vậy khi lần đầu với các ký giả, ông đã đề phòng, đưa ra hai bốn tuyên bố : một bốn dùng cho báo chí trong nước, tháo bằng tiếng Nhật, trong đó ông hứa tìm cách bang giao với Bắc Kinh ; một bốn tháo bằng tiếng Anh phát cho ký giả ngoại quốc, trong đó ông cam kết duy trì cảm tình với các nước Tây phương. Các quan sát viên đã vạch ra hai chính sách đối ngoại như trên đây. Song dư luận Mỹ vẫn lạc quan và cho rằng đầu muôn làm vừa lòng nhân dân ở đây, nước Nhật không thể nào không đến các nước Tây phương.

KHÁCH QUAN  
14-12-54

TRANG 31

bọc sắt phun lửa này.

Chú Minh quay lại anh em thằng Cường :

— Thế nào Cường anh em các cháu thích gì ?

Hai anh em thằng này có vẻ « bẩm trọn » lâm. Nó nắm « cù kiệu » hai tay lại, rồi như đầm dữ dữ...

— Chúng cháu ấy à ? Chúng cháu chỉ ước có súng cao xạ này, có súng « Ba rô ca » này, có súng liên thanh này, có tàu bay phản lực này... Chủ ạ ! Ba má cháu sắp mua súng bắn chim cho cháu rồi cơ. Súng bắn chết được chim, chết cả chó nữa cơ.

Chú Minh khẽ lắc đầu, rồi chú quay lại hai cô con gái Mai, Tuyết từ khi nãy chẳng nói lúa lúa nhiều như bọn con trai :

— Thế nào Mai, Tuyết... các cháu thích gì ?

Mai nhô nhẽ từ từ cầm nắm tóc đưa lên mồm cắn nhẹ :

— Chúng cháu thi ước được một con búp bê to to, có tóc thật, biết nhảm mồm mồm, biết cả đi cơ.

Con Tuyết nói thêm :

— Chú ạ, để chúng cháu may áo xinh xinh xinh cho nó mặc. Chúng cháu biết may quần áo rồi chú ạ...

— Ngoan quá. Thế Bé, cháu ước gì, thử nói cho chú nghe nào ?

Con Bé cong cong đôi môi, nó đeo ngón tay lên má phỉnh phỉnh của nó như ra vẻ nghĩ ngợi.

— Cháu chỉ ước một con gà mẹ và một đàn gà bé bé chú ạ. Nhưng mà gà phải để được ra trứng cơ, thì cháu mới thích.

Chú Minh cười, khẽ kéo Bé vào lòng rồi ghẹ sát vào tai Lu hỏi :

— Còn cháu Lu, thế nào ? Lu thi ước gì nào ?

Thật là bí ! Lu ta ngần tò te vì chẳng biết ước cái gì cả. Thi cụ cậu này vô tư đệ nhất mà ly. Cái bọn « bé như cái kẹo » ấy thi đã biết thích thú cái gì mà ước.

— Thế nào cháu Lu ước gì ?

Thật là cuồng cà ké. Nó rụt cổ lại... rồi nói liều.

— Lu cũng thích gà mẹ kêu tục tục mẩy ly gà bé tí tẹo tí tẹo.

Con Bé vội lấy tay quệt quệt vào má Lu,

— È... È lêu lêu ! Bắt chước người ta kia È... È ! « con dê mọc sừng » « tít ngóc » chẳng biết ước cái gì cả. Rõ bêu bêu.

Chú Minh can...

— Tôi các cháu.

Thằng Lu tức lâm nó gân cỗ định

(TIẾP THEO TRANG 21)

này, Phi, Phượng, Bôn, Nết, Mây Quây, Á Chao, con Thìn, thằng cu Toét cũng có chim như của Lu này.

Thế là chim bay tit tit lên trời, thật cao tit thò lò rồi la cút xuống trúng đầu, làm thối đầu các anh ra...

Thú quá ! cả bọn bê lau hau cười có vẻ thích thú lắm !

— Chim gì hở cháu.

— Chim « bầu cầu ». Có phải chim « bầu cầu, không chị Bé ? Cái đạo nhà ta ra ở trại của bác Giáo ấy mà.

Thằng Lợi dài môi ra.

— Chim bồ câu chứ lại chim « bầu cầu » Nói thế mà cũng nói. Đò dốt như con « bồ Tàu ».

Cả bọn cười ầm làm cho chú Lu ta « sẹn sẹn » vội trốn rúc vào nách chú Minh.

Thế là lại nhao nhao... Rồi sau khi các « quan khách » đã yên vị. Chủ Minh bắt đầu kể chuyện cõi tích, « Đời xưa.. đời xưa...

« Chúa « Zè su » sinh ra năm trong mảng cỏ ở hang đá « Bé lem »

Chú kè.. Chú kè.. Chú kè mãi... Chú kè lâu lăm. Giọng chú đều đều như ru ngủ...

Mà chúng nó ngủ thật..

Cặp mắt đứa nào cũng lim dim. Nhất là Bé, Lu, Bôn, Nết, mấy con « chó con » này thì ngủ kỹ lắm. Chúng nó nằm khù khoeo. Miệng xinh xỉu thỉnh thoảng chém chim cười. Có lẽ trong giấc mơ chúng nó đang gặp ông già « Nô en » cho chúng nó đỡ chơi...

« Nhưng này ông già « Nô En » ơi ! đừng nuông chiều BỌN LỚN và anh em thằng CUỒNG con bác cả QUỐC nhá...

Bọn trẻ con ngoan ngoãn dễ thương hơn nhiều. Ông già « Nô En » ạ, cho CÁC CHÁU BÉ, bọn Bé Lu Bôn Nết đỡ chơi nhá. Đừng cho BỌN LỚN đấy. Nhớ đấy, kéo chúng nó giận thì nguy to. Mà bao giờ ông già « Nô En » cho chúng nó nhỉ. Ông hứa chắc chắn là có cho chúng nó đi... Đừng nói dối nữa nhá..»

Chú Minh khẽ hôn lên má Bé Lu... chú lững thững đi ra cửa.

TỐI QUÁ !

Trời tối quá !  
Không trăng sao !

Chú quay lại nhìn lũ trẻ, chú khẽ thở dài.

Dễ đến mười năm qua. Chú dè ý, thì quả là đêm chúa giáng sinh nào trời cũng « tối đèn » như mực !

TỐI TỐI QUÁ !

Không trăng sao !

Đêm Noel Saigon 1954

MINH ĐĂNG KHÁNH

ĐỜI MỚI số 145

# Chân Cảnh

## TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

★ Một cuốn phim mô tả khá đầy đủ cuộc sống của tầng lớp tiểu tư sản thị thành.

### CHUYỆN PHIM

TRẦN KHÁNH, một thanh niên làm công cho một hãng tư. Nhãm hỏi kinh tế khủng hoảng, khách hàng tới rút đơn đòi lại tiền nên công việc của Khánh chẳng chất, suốt buổi anh vui đùa với chiếc máy chửi trước sự cău kỉnh đến tội độ của gã chủ sấp vỡ nợ.

Nguyễn Khánh, giáo sư tại một trường tư thục, Thành phần của trường gồm toàn lưu manh, từ giám đốc đến học sinh.

Giám đốc là một tên buôn lậu chữ nghĩa, còn học sinh gồm những trẻ, con cái gia đình trưởng giả, được nuôi nấng đầy đủ trong giáo dục « cao bồi ». Nghĩa là chúng đến trường để đấu kiếm, vật lộn, trêu chọc giáo sư.

Cả hai gã nợ đều bức xúc, phản ứng với công việc của mình làm. Hai gã cũng cảm thấy lạc lõng với chế độ xã hội ruỗng nát.

Về tối nhà, Trần Khánh bột phát sự bức xúc bằng cách vặn máy phát thanh thật lớn hồn hồn áp những tư tưởng hỗn loạn, sôi réo trong đầu óc mình.

Nguyễn Khách trầm lặng hơn. Nguồn an ủi độc nhất của chàng là

con mèo và sự yên tĩnh để chấm bài.

Hai gã sống cùng nhau trong một khách sạn rẻ tiền, cách nhau bằng một bức vách mỏng... nhưng họ xa cách nhau hoàn toàn vì họ chưa bao giờ nói với nhau một câu, đúng hơn là không có thời giờ thanh thản để nói chuyện cùng nhau,

Tiếng máy phát thanh vẫn rầm rì xói vào tai gã giáo sư già mỗi khi chấm bài và con mèo vẫn đều đặn chui qua, dẫm bừa bãi lên

giường đậm của viên công chức... và hai gã tiếp tục hiềm khích, khinh bỉ nhau. Một mối hiềm khích vô nguyên cớ gây ra bởi hoàn cảnh, bởi lý do vụt, thoát của hai gã đầu thai lầm thế kỷ.

Giữa lúc đó thì.. Uyên Thanh, một nữ giáo sư trẻ đẹp ; tươi tắn bước vào làm xáo lộn cuộc sống hai gã. Bằng những cử chỉ tự nhiên, bằng những hành động tể nhị, khúc mắc, Uyên Thanh nghiên cứu kỹ lưỡng về rặng núi vô hình ngăn cách giữa hai gã.

Dần dần Uyên Thanh dần xếp ổn thỏa, phá vỡ sự hiềm khích giữa hai người bằng những buổi đi chơi, chúa đựng nhiều câu đố nhí nhàng, bao hàm một thứ triết lý thầm kín.

## NỆM LIỀN SƠN

--- gòn bảo đảm ---

Giá đặc biệt cho các Đường đường, Học đường, Nhà bảo sanh, Khách sạn và các nhà đóng giường. Nhận nệm cũ làm lại như hồi còn mới - Giá rẻ.

Có thợ đi đo và giao tận nhà

41 Phan thanh Giản (ngã sáu) SAIGON

SẢN XUẤT GIƯỜNG BẰNG CÂY GỖ ĐÚ KIỀU, BÁN LUÔN

CÀ NỆM GIÁ RẤT RẺ

333 b, đường Pierre Pasquier (ngã bảy) Cholon

ĐỜI MỚI số 145

Sau buổi đi chơi miền quê, trở về thành, chợt đọc thấy báo đăng tin, hằng buồng của Khánh đã vỡ nợ. Viên chủ hăng tự tử. Trần Khánh vội vã tới hăng. Công chíc đứng rải rác ngoài đường. Hăng đóng cửa. Một người bạn trong hằng liền kéo chàng tới tiệm rượu. Hai gã uống say sưa. Uống để quên hết sự thật chua chát, báo hiệu một tương lai mù mịt, tăm tối...

Nguyễn Khánh lùi dù về nhà, thấy bạn mình gục ở cửa buồng. Chàng lo gọi Uyên Thanh xốc viên tư chúc chán đời vào bên trong săn sóc. Uyên Thanh nâng đầu đồ thuốc giã rượu còn ông giáo sư già hấp tấp đi đúng khăn ướt, dập lên mặt cho bạn mình.

Vì những cảm tình nồng hậu đó khiến Trần Khánh càng yêu Uyên Thanh hơn, nhưng cũng vì thế mà chàng lo sợ cho hành động thầm lén thiếu kinh nghiệm của mình. Chàng biết thế nào cũng có ngày lá thư gửi cho Uyên Thanh bị vỡ lở.

Việc đến phải đến ; Nguyễn Khánh không thể nào chịu đựng được lề lối giáo dục vô lương tâm ở nhà trường... Chàng từ giã nhà trường, vui sướng vì đã được thất nghiệp ? Nhẹ nhõm trở về nhà, viên giáo sư cảm thấy rõ rã quá. Quen như lệ thường, gã ngồi vào bàn, lấy bông bịt tai, nhưng không thấy bài vở mà tiếng máy phát thanh cũng chẳng thấy vang lên như mọi ngày. Nguyễn Khánh nói vọng sang buồng bên :

— Ông Khánh ơi mở « Radio » ra mà nghe.

Viên tư chúc đang nằm khan vựt nhởn dậy :

— Thế ông không chấm bài à ?

— Không, bây giờ thì không phải chấm nữa.

Trần Khánh lại tì tay trên vách :

— Thế ông cũng...

— Phải, cũng thất nghiệp rồi. Ông vẫn « radio » lên mà nghe cho đỡ buồn.

— Thôi, tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghe nữa. Cô Thanh đi dạy về rồi, ta sang bên buồng cô nói chuyện cho đỡ buồn.

Hai gã cùng sang bên buồng. Uyên Thanh mới đi dạy về, một chồng bài cao ngất đặt trên bàn. Nàng bình tĩnh khi được tin Nguyễn Khánh thất nghiệp. Vì rồi rã quá, Nguyễn Khánh muốn mượn nàng một cuốn sách về đọc cho đỡ buồn. Uyên Thanh trao cho chàng cuốn « Tim hiều lẩn nhau ». Trần Khánh tự nhiên sinh lúng túng, chàng có ý muốn xem một lần nữa cuốn sách này, nhưng

(đọc tiếp trang 40)

TRANG 33

# VĂN CHÁNH THƠ XÃ

115 đường Gia Long — Sau chợ Saigon

## MỚI VỀ ! đầy đủ thêm SÁCH HỌC

Pháp và Việt cho học-sanh các trường Pétrus Ký, Gia Long Chasseloup, Ma:ie Curie. Jauréguiberry và các trường tư.

— Các bức tiêu học, trung học, đại học và các ngành chuyên môn.

CẨN BẢN THẢO giá trị để xuất bản

SÉ XUẤT BẢN ! săn sóc cách nào cho sự học con em mau tần tảo  
của NGUYỄN HIẾN LÊ



## CHIEMISE MAY SẴN

Quí Ngài muốn lựa một cái chemise may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may :

## CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút. Col Indéformable Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette và Cravate tuyệt. Có Chemise Veste đủ màu.

SÂM  
NHUNG

## CƯỜNG HUYẾT TINH

Dụng dược phẩm hảo hạng, bào chế rất tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi bổ lại não cản hưng vượng, thêm tuổi sống lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt để thai. Khi sanh rồi, Huyết xaux, tay chân lạnh, té nhức, nên dùng phục hồi sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam Phụ Lão Áu trưởng phục.

### Cường huyết tinh

Nhân « Thần hổ » sống đầy đủ sức lực khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường



Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON

## Tìm hiểu truyện Kiều

(tiếp theo trang 26)

vậy, trong một ngày hội thanh minh có lý nào không có mùi, thơm của trầm và hương...?

Và hơn thế nữa, những bậc vương tôn công tử cùng với những giai nhân khi đi đến chỗ đông người có lý nào lại không trang điểm chải chuốt? Hương thơm hiếm gì trong người họ? Như thế theo những luồng gió, các thứ hương thơm trên kia tất nhiên phải tạt qua vào nơi ba chị em: khứu giác của ba người đã gặp những hương thơm trên kia, nhưng có lẽ vì ít nên chúng ta thấy cụ Nguyễn Du viết một cách huyền bí như sau: Ở trong đường có hương bay ít nhiều. Chúng ôi nhấn mạnh ở chữ « đường có ».

Kết luận điểm thứ hai: Ở trong vườn có hương thơm ít nhiều chỉ là những hương thơm tỏa ra theo luồng gió và bay đi.

Vậy đổi với thái độ tin tưởng quá mẫn liệt của Kiều, hai chị em Văn cũng như Vương Quan không thể ngờ ngòi được và tự cái nghi ngờ đó sẽ không xa sự tin tưởng khi có một vài triệu chứng « khó hiểu » để đánh bại cái nghi ngờ trên.

Thì đây, gió đã thổi mạnh, làm chị em Kiều định tĩnh là bồn ma Đạm Tiên hồn linh cùng lúc đó, yếu tố hương thơm đánh vào khứu giác mọi người khiến họ tưởng mùi hương đó là do sự linh hồn trên phái ra: Vương Quan cùng Thúy Văn đều kinh sợ trước những sự thật giở và hương trên kia.

Và hẳn rồi, họ tin tưởng mẫn liệt, họ tự kỷ ám thị lấy họ. Vương Quan và Thúy Văn giờ đây cũng chẳng khác gì Kiều và những dấu chân lướt nhẹ trên rêu cổ cũng do trong đó mà phát ra.

Kiều tin tưởng Đạm Tiên linh ứng thật sự bởi tinh tú ký ám thị đã bắt buộc Kiều tin trước khi Đạm Tiên linh ứng. Vương Quan cũng như Thúy Văn cuối cùng cũng tin như Kiều bởi vì họ không có đầu óc khoa học để nhận xét những điều nói trên, trong lúc đó, trước những lời giải thích bí hiểm và canh cứ của Kiều, hai người càng tin chắc hơn và, Đạm Tiên linh ứng đã trở thành một sự thật: hiện nhiên trong trí họ.

Họ đã hoàn toàn tin và tin cho đến nỗi, họ thành sự hại trước những hiện tượng mà Kiều gọi đó là « Đạm Tiên linh ứng ».

Bảo rằng, dưới ngòi bút của Tô Nhữ, Đạm Tiên linh ứng thật sự để công kích Nguyễn Bách Khoa, chúng tôi, xin hàn hạnh, lại hai chữ « ào giác » của nhà học giả trẻ tuổi để công kích lại những người cho rằng hai chữ « ào giác » do ngòi bút của Tô Nhữ.

CHÂU MINH PHƯƠNG

ĐỜI MỚI số 145



XXIV

HAI NGƯỜI đã về đến ngõ. Gần tới nhà Tinh bỗng nghe có tiếng người quen quen :

— A! về đây rồi.  
— Kia, chị Hạnh!

Hoài vui vẻ kêu. Tinh hơi ngạc nhiên :

— Chúng tôi vừa nhắc đến chị xong.  
— Chị về bao giờ thế? Sao bảo chị làm bên Kiến An?

— Tôi mới về lúc chiều. Được nghỉ phép mấy hôm. Trong nhà, Nhàn đương dọn cơm. Thấy Tinh về cô săn sóc hỏi :

— Sao hôm nay anh về muộn thế?  
— À, gặp anh Hoài ở bãi đá bóng Hai đứa ngồi hóng mát rồi chén bánh tôm..

Lực vừa ở nhà dưới đi lên. Anh xoay tròn, vai vắt chiếc khăn mặt ướt. Thấy lỗ鼻 máy người, chưa kịp nhận ra những ai, anh đã vồn vã bảo :

— Đề mời các anh ở lại xoi cơm với chúng tôi một thê.. À, kia cô Hạnh lại chơi đấy ư? Cô về bao giờ thế?  
— Tôi vừa về lúc chiều. Chị đâu hở anh?  
— Nhà tôi mặc dở dưới nhà, Tâm cho thẳng bé.  
— Cháu có ngoan không?

Hạnh nài xã giao :

— Chả mấy khi mời anh chị.

— Ôi chào! Rồi còn thiếu gì dịp. Thời, bây giờ dễ có với mấy anh đi.

Ba ngòi kéo kéo cửa.

Con đường đất xám chim trong bóng tối. Phố xá ngoại ô heo hút vài ánh điện vàng khè. Một vài người đi làm m: ôn đạp xe về nhà. Từ một ngả đường lên phố tiếng xe nhà bình gầm rú. Vết đèn sáng chói quét lên con đường bụi.

Ô tiệm ăn ra Hạnh chợt bảo :

— Quên mất, giá rủ cô Nhàn đi ăn một thê cho vui.  
— Cô ấy chả đi đâu.

— Trông cũng lành mà ngoan đấy nhỉ?

Tinh thoáng thấy Hạnh nhìn mình giữa câu hỏi. Hoài đãholm hỉnh bảo :

— Có vẻ hay săn sóc đến anh Tinh đáo dè.  
Hạnh túm túm cười :

— Một người vợ hiền đây, Tinh ạ.

Câu chuyện đưa khiến Tinh nhớ đến hôm anh ngủ nhà Sắc về. Anh bị ốm mất mấy hôm. Anh tưởng Nhàn giận mình. Nhưng không. Nhàn đã săn sóc anh, ăn cần

(dọc tiếp trang sau)

Kể từ 10-9-54 dời về địa chỉ mới



HO ! HO ! HO !

## Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi, gián hỏa, trừ đàm và trị các chứng ho bít luận mới phát hay ho lâu

Nội tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi  
Nhà Thuốc

## Thái-Bình-Dương

78 Boulevard Gaudot—CHOLON

— Ôi chào! Vừa sét một trận, tốn ngót nghìn đồng bạc dốc tơ với thuốc dẩy. Nhà nghèo mỗi bận đau ốm là cứ gần sát nghiệp

Hai lì cười xong rồi bảo :

— Hôm nay thi đê xin phép anh cho Tinh đi ăn cơm với chúng tôi.

— Ấy! Không được! Cơm đã dọn rồi mà.

Hoài di dòm thêm :

— Tối nay thử bảy. Anh cho chúng tôi được dịp ăn chơi một bữa clu?

Tinh chợt nhớ ra :

— Môi anh chị đi cả thê cho vui. Lực lắc đầu quay quay :

— Thời xin kếu. Nhà đã làm cơm rồi.

## NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vinh Lộc

như một người vợ hiền. Anh cảm thấy thương Nhàn một tình thương đậm đà, mộc mạc. Từ ngày mất mẹ quang đời thơ ấu của anh đã thiếu hẳn tình thương. Cho nên đối với anh tình thương là một cái gì đầm thắm, êm đẹp lắm.

Nhàn có một nhan sắc bình thường. Ngó lâu mới thấy trong vẻ dịu lành một thoáng đẹp kin đáo. Đôi mắt của người thiếu nữ nghèo ấy có một sắc đen huyền dịu dàng. Đôi mắt hình dung cả một cuộc đời lặng lẽ, dày chịu đựng. Đối với Nhàn anh rất mến và chỉ mến thôi, như một người em đã gần gũi cùng anh từ thuở nhỏ. Tự nhiên Tình bỗng ban khoản: Anh có yêu Nhàn không?

Anh bảo các bạn giữa một rung cảm đầm ấm:

— Nếu tôi đi làm được khai hơn một chút, có lẽ tôi sẽ cưới Nhàn.

Hoài thoáng gặp nét mặt tự lự của Tình. Anh nhớ đến dự định đi xa của bạn. Anh bảo, nữa như an ủi, mà giọng buồn buồn, chua chát:

— Có lẽ con người nghệ sĩ sinh ra là để chịu nhận những đau buồn, dang dở?

Hạnh nói một câu ý nghĩa:

— Chính những cái đó đã tôi cho thép được rắn bền. Phải không Tình?

Tình không đáp. Lòng anh nao nao như vào một giờ ly biệt. Và anh bỗng thấy cần phải nói ra:

— Tôi sắp đi xa, chị Hạnh ạ.

Anh quay sang bảo Hoài:

— Hoài không biết chứ, chị Hạnh là một thanh sắt đã tôi rồi.

Hạnh cười nhún nhặt:

— Thôi, chuyện dĩ vãng chả nên nhắc lại nữa. Hãy nghĩ đến hiện tại và hy vọng vào ngày tối. . Bay giờ tôi là một kẻ không còn dĩ vãng nữa. Nước mắt không giúp được gì cho con người xây dựng, chỉ có nghị lực và lòng tin yêu. Nghè của tôi đã làm cho tôi mở mắt: Sống bên cạnh những người đau ốm, những người lát nguyễn, những kẻ nghèo đến nỗi ốm phải vào nằm nhà thương lâm phúc, có khi họ đến thi đã quá muộn, và họ chết. Tôi mới nhận thấy thảm thía cái tư tưởng này của tiền nhân: Cái an ủi hiệu nghiệm nhất cho những người đau khổ là nhìn xuống lũ người đau khổ hơn mình. Tôi đã thấy rằng mình còn sung sướng nhiều ...

Tình thoáng gặp nét dày bần khoán của Hoài. Như không nén nổi, người bạn trẻ cắn môi rồi bật lên:

— Tôi đã sống vị kỷ nhiều quá, chị ạ. Nếu những sáng tác của tôi chưa gây nỗi một tiếng dội là tại tôi chưa từng đau khổ cái đau khổ chung của quần chúng. Tôi chưa được dịp gần họ để thông cảm nỗi đau của họ.

Hạnh an ủi:

— Cái bần khoán cũng giúp rất nhiều cho sự tìm sống của nghệ sĩ. Nhưng Hoài còn trẻ lắm và con đường còn dài...

Qua mũi tinh nồng từ con sông lấp bốc lên, gió đêm thoái mị vè. Ánh điện vàng vọt không đủ trải len những con thuyền nằm im lìm trong bóng tối. Bờ sông ngắn ngang những vụ cùi.

Tiếng ồn ào từ khu bến xe rõ dần. Dãy nhà nằm quây vòng với những biển hàng sáng trưng dưới ánh điện. Bên trong những tiệm giải khát, người ăn uống tấp nập. Họ đi ngang qua đây. Hoài thoáng gặp sắc mặt đỏ



**đủ hạng: Nhí - Nhât - Ngang**  
214 DIXMUDE - SAIGON



Đừng lây lát nữa!

SỨ KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN  
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG I HOÀN

**CỬU LONG**

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và  
thích làm việc hơn trước

CỬU-LONG-HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC VỎ-BÌNH-DÀN-CHOLON



## NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vinh Lộc

gay của một gã đàn ông ăn bản sang trọng. Gã quăng tay lên ả đàn bà diêm dúa ngồi bên. Cả hai cùng cười thỏa thuận bên những đĩa đồ ăn thừa thãi.

Từ một quán rượu kề bên, âm nhạc khiêu vũ vang ra chối tai loạn xạ. Thanh âm giống như đêm náo ở tiệm nhảy. Một vài ả phấn son dương kề vai bá cồ mấy anh chàng quân nhân ngoại kiều. Tình chợt cảm thấy cái nụ cười giả dối, trợn tròn ở trên những cặp môi đỏ chót. Một gã đàn ông ngồi làm lỳ bên ly rượu mạnh ở góc nhà. Xung quanh gã lũ bạn đồng ngũ mặt đỏ gay đập bàn đập ghế gào lèn như một bầy khỉ độc. Những gã đàn ông cao lớn vạm vỡ say rượu khiến Tình nhớ đến cuốn phim bi quan của Pháp, hình như nhan đề: L'épave Truyện một anh công nhân khỏe mạnh, hiền lành yêu một cô gái diễm. Bị cô ta bỏ rơi, anh tự tử chết. Một nhà phê bình điện ảnh Pháp đã chua chát kết tội: Nước Pháp đã thất trận một phần cũng vì những văn nghệ phẩm truy lạc, bi quan như thế.

Hoài chợt bảo:

— Cái cảnh tượng này làm tôi nhớ đến những mầu truyện của Ehrenbourg viết về bọn phát xít Đức trong cuộc Đông tiến đầy thảm bại.

Cả một lũ người đã mất hết niềm tin. Ehrenbourg đã vẽ trong cuốn « Bão táp » những thực trạng đi xuống rất nỗi.

Hoài thêm:

— Tôi nhớ nhất là cái anh chàng thi sĩ hào danh Nivelle, đại diện cho lớp văn nghệ gian, dùng ngòi bút để ru ngủ quần chúng.

Bóng tối trùm lên vai ba người bạn. Họ đi qua dải từ sỹ cõi độc, sừng sững trong lớp cây sầm tịch. Âm nhạc và ánh đèn đã loãng. Những thanh âm cuối cùng nhỏ dần, dấy duga như tiếng kêu yếu ớt của lũ người thừa lương đã mệt mỏi sau những trò chơi đầm loạn.

— May giờ rồi nhỉ?

Câu hỏi dột ngột của Hạnh khuấy tan cái ám ảnh nặng nề giữa ba người bạn. Hoài mau mắn:

— Đi Ciné chử? Bay giờ tôi lượt tôi mời.

Hạnh bảo:

— Còn sớm không? Đề về rủ Nhàn đi một thê.

Họ đi về phía ngoại ô.

Có tiếng Sắc leo nhéo phía trong, khi Tình đến nhà. Thấy mấy người Sắc vui vẻ trách:

(lọc tiếp trang sau)

**OPTIQUE SCIENTIFIQUE**  
**Hàng KIẾN THUỐC**  
**TRẦN-VĂN**

12. PHAN-THANH-GIÁN - SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

## thần hiệu HÒI XUÂN TÁN

Chủ trị Cảm mạo thường hàn, phát nồng, phát lạnh. Hoặc ăn rãm đỡ lạnh lěa, cho nên gây ra chứng bệnh lú mứa, tay chân co rút, từ chí rủ liệt, hàm răng ngậm cứng, trong rứt quấn đau, tức là chứng bệnh thời dịch rất nguy hiểm đến tính mạng, lập tức dùng:

## HÒI XUÂN TÁN

một ve liền thấp kỵ công cứu cấp, như thâh h được, dì xá múa theo hộ thần.

Nhà thuốc: BÌNH AN CÁC  
số: 43 đường Piquet - Cholon

## QUÁN QUẦN TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402  
Số 2 và 16 đường  
des Artisans  
CHOLON



## SIÊU QUẦN tứu điểm

Téléphone : 580  
Số 440, đường  
Marins - CHOLON



## VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả  
và tay giả để ráp thay những  
chân cụt và tay cụt. Theo đúng  
phương pháp của những nhà  
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quân  
y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

## HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud  
SAIGON



NIỀM TIN • tiều thuyết dài của VĨNH LỘC

— À, anh Lực đi chém mà quên tôi nhé !  
Sắc dì ngón tay vỗ ngực Tình. Giáng diệu cô vũ nữ  
thân mật đến gần như lời là. Tình hỏi Nhàn :  
— Anh Lực đâu ?  
— Anh ấy chạy sang bên bắc cai Bản.  
— Bà vợ chắc đã ngủ rồi ?  
Nhàn gật. Nụ cười thoảng trên môi. Tình bảo nhỏ :  
— Đi xem chiếu bóng không, Nhàn ?  
Nhàn nhìn anh trong một giây bối rối. Nhưng nét mặt  
hồn hồn của Sắc khiến Nhàn tự nhiên mắt vui. Cô lắc đầu :  
— Em không đi đâu.  
— Chắc cô Nhàn không ưa ciné ?  
Hoài hỏi thế. Hạnh bảo :  
— Hay đi xem tuồng vậy. Phải đấy. Đã lâu lắm tôi  
không đi...  
Sắc nguya nguya :  
— Chả đi xem tuồng đâu. Chán lắm !  
Tình cố nài :  
— Đi xem tuồng cả cho vui vậy. Nhàn nhé ?  
Tuy không vui Nhàn cũng gượng tươi cười :  
— Thôi, đê các anh chị đi. Em ở nhà coi nhà.  
— Lúc nào cũng coi nhà. Cô làm như cô là con sen  
cho vợ chồng nhà chị Lực ấy.  
Sắc thản mệt trách. Câu nói vô tình làm Nhàn buồn :  
Hạnh thoáng nhận thấy. Cô dỗ Nhàn :  
— Đi cả cho vui, cô Nhàn. Chả mấy khi gặp buổi tối  
mời cô.  
— Xin phép chị cho em ở nhà.  
— Ở nhà thì cứ việc ở, vẽ xin phép với chả xin tắc.

Thôi tựi mình đi vậy !  
Tình nán lại, khi mọi người đi ra. Anh hỏi cô em :  
— Hình như Nhàn vẫn còn giận anh ?  
Nhàn không nói, cúi xuống để giấu đôi mắt buồn.  
Tình thuỷ thi theo mấy người bạn.  
Ra đến ngoài Tình hỏi Sắc :  
— Hôm nay cô không đi làm ư ?  
— Muốn đi lúc nào thì đi, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ  
chẳng ai bắt buộc cả.  
Hoài chen vào :  
— Từ do như cô cũng sướng nhỉ ?

(còn tiếp)

*Đại tiệc lầu*  
**SOAI KINH LAM**

496, đường Thủ Binh — CHOLON. Téléphone N° 169

**PHÒNG RỘNG RÁI, MÁT MẺ ĐẶC BIỆT**  
**CHIẾU ĐÁI ÂN CĂN**

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

**Grand Restaurant SOAI KINH LAM**

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS  
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Giữ cho giày quý Bà mới mãi  
**Phấn HẢI QUANG**  
trắng, mịn không dính quần áo



CHỈ CẦN VÀI HỘP  
**ĐẠI BỒ**  
**NGŨ TẶNG TINH**  
LA-VẠN-LINH  
là ngài có thể hồng  
hào khỏe mạnh  
trở lại

Ăn không ngon, ngủ không yên  
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,  
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim  
của ngài !

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng  
Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon  
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui  
vẻ tinh thần, việc làm không biết  
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ  
đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh  
La Vạn Linh được nổi tiếng nhất.

Tông phat hành  
Nhà thuốc LA VẠN LINH  
CHOLON

Có đê bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX

Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội

Mỗi gia đình sáng suốt  
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

**BEKINAN** Tiên

(Equineline activer)

cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu  
Quản thử số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

**LONKINAN** Tiên

(Quinine activer)

cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu  
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

**Pharmacie** Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

TÊ BẠI, PHONG THÁP và tất cả các bệnh do máu xấu  
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

**Thuốc rượu 39** **Nguyễn an Cư**

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ  
thấy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, trẻ  
vui và mau lên cân — Có đê bán khắp nơi đại lý Ta và Tàu.  
10 đồng 1 hộp có cả bột quế

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con  
l ve dầu TÙ BI

Chủ trị con nít, ho nóng, làm kinh, bú không tiêu, sinh bụng.

Sài, dẹn, ghè, lở thối lỗ tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tàu

Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON — SAIGON

# Golden Club



Dầu  
Cù-là  
kinh  
**Mac-Phsu**  
GỐC MIỀN ĐIỂN



Hàng đúc chữ VĂN HÓA  
Số 8 đường Tân Hàng (Rạch Bà Hò)  
CHOLON

Chúng tôi chuyên môn đúc chữ Pháp, Việt, lớn  
nhỏ đủ kiểu và Cadrats, Espace, Vignettes v.v..

**Chúng tôi cũng lãnh làm khuôn chữ bằng đồng.  
Làm mau giá rẻ. Quý khách chiết cổ, chẳng luận  
ít nhiều, hoặc đem chì hay chữ cũ đến mướn đúc  
tín công, chúng tôi đều rất hoan nghinh.**

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục  
TẠI NHÀ KHIẾU VŨ

GRAND MONDE  
Do cặp tài tử  
JOE, MARIANNA VÀ LISBETH  
TRÌNH BÀY

ĐÁNG TIN Cậy



Pharmacie  
HUỲNH-VĂN-HÚY  
Ex. Pharmacien Principal de l'A.M.I.  
N° 117 Boulevard Bonard  
SAIGON

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ  
Thuốc mới, giá rẻ — Tiếp rước vui  
về mau mắn.

TÌNH KHÔNG  
biên giới  
(tiếp theo trang 33)

Uyên Thanh nhất định trao cho Nguyễn Khánh. Khánh lật qua trang sách, chàng trao lá thư cho Uyên Thanh. Trần Khánh cực kỳ lúng túng trở về phòng. Có tiếng gõ cửa, Uyên Thanh mời chàng sang buồng mình nói chuyện.

Thanh hết sức tự nhiên giải quyết vấn đề một cách dứt khoát với Trần Khánh bằng cách giới thiệu vị hôn phu của mình. Viên chức từ sượng sùng đến sững sốt rồi hoang mang, hối hận. Trần Khánh chạy vội đến buồng của Nguyễn Khánh, miệng lắp bắp:

— Xưa kia tôi đã hiểu lầm ông.  
Thế rồi chàng chạy biến về buồng.

Từ đó hai gã hiểu nhau hơn bao giờ hết và từ đó hai gã cũng kéo gót giày trên mọi nẻo đường thành đề tối về lại lắc đầu nhìn nhau.

Cô Nguyễn Khánh ốm nặng mà không có tiền mua thuốc, chàng có tiền để đi khám bệnh. Khánh nỗi nóng đá ghế đầm bàn rồi gục mặt vào tường, đau đớn. Cô con gái thông minh và ngoan ngoãn của chàng đau đớn định ra về nhưng Nguyễn Khánh giữ lại. Hai bố con ôm xiết lấy nhau, thồn thức. Trần Khánh nhìn qua kẽ liếp, lòng chàng se lại rồi chàng nói lớn.

— Em chờ một tí, sẽ có tiền mang về, đưa em bé đi khám bệnh.

Trần Khánh ôm chiếc « Radio » tới một tiệm cầm đồ và nhanh nhẹn mang tập bạc về giao cho cô bé. Nguyễn Khánh hết sức cảm động trước cử chỉ của Trần Khánh. Chàng vội vã cảm ơn. Vừa lúc đó Uyên Thanh ra về, biết rõ câu chuyện, nàng mỉm miệng cười sung sướng và nói tươi như hoa.

— Tôi có việc phải về quê. Muốn nhường lại lớp học cho ông, vậy ông có bằng lòng không ạ.

— Nếu như vậy thì hay lắm. Tôi không bao giờ từ chối lòng tốt của cô.

Trần Khánh bỗng dung thấy lòng buồn rười. Rồi đây sẽ chỉ còn một mình mình nằm nhà, cô đơn. Nhưng không, Nguyễn Khánh đã tới bên chàng, giọng thành thật:

— Bây giờ tôi sắp sửa được giúp đỡ lại ông. Chúng ta sẽ cùng nâng đỡ nhau tiến.

Trần Khánh vui vẻ vào xếp giúp hành lý cho Uyên Thanh và Nguyễn Khánh đi bàn giao công việc nhà trường.

Hai người về tới nhà thì hành lý đã sắp sẵn đâu vào đấy. Trần Khánh muốn Uyên Thanh và Nguyễn Khánh vào xem lại gian buồng.

Bức vách, giải trường thành ngăn cách hai tâm hồn bấy nay đã bị đập đổ. Cả ba cùng cười vang sung sướng. Uyên Thanh nói nhanh nhau:

— Khi tôi đến đây, hai ông đã hiềm khích nhau vì không chịu tim hiểu lẫn nhau, bây giờ tôi ra đi, các ông đã biến thành đôi bạn tâm giao.

Họ khoác tay nhau cũng ra bến xe, Uyên Thanh nhìn lại lần cuối gian phòng rộng rãi có hai con mèo âu yếm liếm lông cho nhau.

NHẬN XÉT

**C**UỐN PHIM mô tả một cách linh động cuộc sống đau khổ của tầng lớp tiểu tư sản thị thành.

Cuốn phim đã đưa ra những hình ảnh tinh tế, cô đọng. Từng mầu sống lý thú, hài hước tiếp nối nhau một cách khoa học.

Tuy vậy, khán giả có cảm tưởng là nhà sản xuất dụng ý đưa một «nữ cán bộ đỗ» để răn dạy, vẽ đường chỉ lối cho mọi người. Minh chứng một cách rõ ràng là bắt cứ một lời nói, một cử chỉ, hành động nào của Uyên Thanh đều hàm vẻ triết lý, dày vè tuyên truyền, thuyết phục. Tất cả những công việc làm của nàng đều bằng lý trí.

Nói chung về kỹ thuật diễn xuất đều khá cả.

Về phương diện chuyên âm, hằng Việt Hoa hợp tác điện ảnh công ty đã tiến bộ nhiều. Lời nói rõ ràng, thích hợp với vai trò, khiến người xem có thể hòa mình vào câu chuyện.

Dù sao cũng có một điểm sơ sót lớn là dời những chỗ ở, như Saigon, Cần Thơ v.v... khiến khán giả phát buồn cười vì cuốn phim quay tại Hong Kong.

Không phải vì thế mà cuốn phim giảm mất giá trị độc đáo của nó.

Theo như ý tác giả bài này thì có lẽ nên đặt đề tài của cuốn phim là «BỨC VÁCH» thìkin đáo và đặc biệt hơn.

DUY MỸ

TÌM NGƯỜI NHÀ

Con Nguyễn Ngọc Châu tức Họp, xã Lưu Phương, Ninh Bình ở đâu cho bố biết, hoặc đến hỏi bố tại nhà cha sở nhà thờ Huyện Sỹ, Saigon, cha sẽ dẫn. Nguyễn Xuân Hòa tức Ly.

HỘI CÔNG-THƯƠNG  
SAIGON

Góc đường Vannier và Georges Guynemer

XUẤT NHẬP CẢNG

Điện Thoại số 22.137

SAIGON



Khóa dạy hàm thụ Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên tinh thò VIỆT NAM khóa học RÁP và SỬA máy VÔ TUYẾN ĐIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ. Bài vở dễ hiểu bằng Việt Ngữ. Thực hành đầy đủ như ÂU MỸ. Hết khóa sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng về ngành chuyên môn.

Bản trường đã đào tạo được rất nhiều anh em theo học được kết quả mỹ mãn.

Ghi tên học lác nào cũng được — Tại trường có khai giảng khóa :

1' HỆ THỐNG VIÊN V.T.D.H.H. — 2' ĐIỆN TÍN VIÊN — 3' RÁP và SỬA máy thu thanh V.T.D.

Viết thư hỏi học tại trường Chuyên Nghiệp V.T.D. LECTASON 278, đường Trung Nữ Vương (P. Blanchy) Saigon — D. T. 22.087.

VIỆN BẢO CHẾ LE NOM

THUỐC TRƯỜNG THỌ

Một dược phẩm bảo chế theo phương pháp khoa học tối tân do bao nhiêu sự cố gắng để phối hợp dung hòa với những thuyết của 3 bác sĩ VORONOFF HAUSER và BOGOMOLETZ.

Đề tăng cường «sinh lực» giúp cho người đời sống lâu, trẻ trung «chậm già». Có biệt tài giúp cho «đàn ông suy nhược», tóc sớm bạc, chóng lây lại «sắc hàng hải». Giúp «phụ nữ giữ gìn nhan sắc tươi thắm bền lâu, xóa bỏ những nét nhăn» trên má».

Giúp cho «trẻ em» sút khoẻ «hùng cường tráng kiện».

Muốn làm đại lý do số 30 đường Cl.Grimaud Saigon có bán các tiệm thuốc Hoa Việt.

Tân y dược tử thuốc gia đình Phương ngài cách trị tại nhà mình — tác giả Bác sĩ Ngô Nhơn Trọng bán theo địa chỉ trên đây.

Vài ý kiến về  
nhạc học sinh  
(tiếp theo trang bìa 2)

lỗi không phải tại họ đâu. Hoàn cảnh hoàn cảnh đã làm lạc đường.

Vậy, muốn dứt cái vòng tròn ánh hưởng mà tôi vừa nêu trên, ta hãy cố gắng dứt bớt đi một xích là xong, nghĩa là chúng tôi — một bọn học sinh yêu nhạc, ít học hỏi, thiếu kinh nghiệm mong nhờ sự giúp đỡ của cả toàn thể các anh chị đàn anh. Như ý kiến bạn Thùy Hương, chúng tôi mong các nhạc sĩ nên tìm hướng đi có chiều lên, sáng tác cho có lập trường như các anh Lê Thương, Hùng Lân, Nguyễn Hữu Ba, Phạm định Chương và ông Thu (Võ Đức) đi. Đó là một vấn đề thiết yếu.

Ngoài ra, nếu có thể, chúng tôi mong nhờ chính quyền hãy đề ý đến những buổi phát thanh mà thải bớt những mầm độc cho học sinh chúng tôi, đồng thời trong các học đường và trên báo chí (như Đài Mới đã từng làm chẳng hạn) nên gayne lên một phong trào thảo luận văn nghệ để cho chúng tôi, một bọn người đang lạc lõng, và quên chúng có một ý niệm khái quát về đường lối; thì lo gì mai kia các học đường không vang tên những bản nhạc vui tươi đầy sức sống do chính bọn chúng tôi sáng tác?

NHẠC ÁI LANG  
Sài thành, tháng chạp, năm 1954

Cần có một  
hành động cấp tốc  
(tiếp theo trang 23)

đảng hoàng ở trên đất đai của họ đã được cải thiện rồi, bằng sự khuếch trương các ngành sản xuất lương thực và kỹ nghệ ở trên những khu vực tản lập, tất là có thể làm tăng gia được nguồn doanh lợi của các cơ sở khai khẩn tức là làm tăng gia được sức mua bán của Dân cày và bảo đảm được sự vững vàng này mới là yếu tố trọng đại của cái thế thắng bằng xã hội.

Rút lại thì một tổ chức kinh tế, đứng trên cơ sở rộng rãi và vững bền của các ngành khai thác nông nghiệp, tất là phải gây nỗi những căn bản chắc chắn bằng mọi cơ cấu cốt thiết của Dân tộc Việt Nam.

KỶ SAU:

Nông Nghiệp cứu ván cảnh bấp  
bênh của các học thuyết Kinh tế

Tại bệnh phòng của B.S. NG. VĂN HƯƠNG

## Bác Sĩ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung Việt Đại diện  
Hội Quốc tế y học Châm cứu

1) Chuyên trị bệnh đau mắt.

2) Chuyên trị các bệnh khó bằng phương :

**Y học  
CHÂM CỨU**  
pháp với máy y  
diện tối tân

Nhức đầu đông, chóng mặt, đau lưng, tê bại, tê thấp, phong xù, kinh phong, hen siêng, kinh nguyệt thất thường, âm suy, dương kém, bệnh con nít: ốm hư lâu lớn.

Phòng khám bệnh :

244 d'Arras Saigon — Trước thành OMA  
giây nói : 21522

Sờm : 8 giờ đến 11 giờ 30. Chiều : 3 giờ đến 6 giờ.  
Chủ nhật: nghỉ

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ Ú) Saigon

## Bác Sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bịnh đàn bà và con nít  
Thăm thai, Dưỡng thai  
Hộ sinh

Khám bịnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ

## BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »



Bảo Nhi An



### Thuốc bồ trẻ em

Chủ trị : Trẻ em gốc ban chưa dứt, thè chất yếu, ỉa uột, thận hình tiểu tụy, tỳ vị hư nhược, ăn uống không tiêu, thường đồ mồi hôi dầu, bụng và trán hầm hầm nóng, cam tích v.v...

### BAN ĐỌC THÀN MỄN

Yêu cầu các bạn mua báo để hôm mỗi lần đổi địa chỉ tin cho Ty Quản Lý biết để tránh sự lạc báo.

Thư báo dâm gởi về nhà báo xin để địa chỉ :

Ô. Trác Anh, 117 Trần Hưng Đạo (Chợ Ú).

Bưu phiếu, ngân phiếu xin để tên :

Ô. Trác Anh hộp thư 353 Saigon.  
(Chó dùng để tên ông chủ nhiệm : Trần Văn An).

### Giá báo BƠI MƠI

dài hạn ở Nam Việt  
và Quân nhân  
(cả tiền trước phi)

3 tháng..	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin để tên :  
Ông TRÁC - ANH  
Hộp thư 353 - SAIGON

## Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhứt  
47 rue Canton-Cholon



MỘT GÓI THUỐC HẢO HẠNG

## Hàng đúc TRÍ-ĐÔ

Số 87, đường Arras - Saigon - Điện thoại 21 133

Làm đúc tiện rèi và làm đồ ngoài các khí cụ và máy móc bàn; sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ

## ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo - CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lèng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

Hoàn-cầu Dược Phòng  
99 Quai de Belgique - SAIGON

CÓ BÁN KHẨP NƠI

# GIỮA CÁC BẠN CHƠI ẢNH



ĐỒI TA

Ảnh của bạn VĂN KIM (Saigon)  
Ống kính : 8 — Độ chớp : 1/100

## KỸ THUẬT VÀ TƯ TƯỞNG TRONG BỨC ẢNH

T RONG NHỮNG NĂM gần đây, [vi] điều kiện kinh tế đầy đủ, trong một lãnh vực khả dĩ lặng yên, một số nhiếp ảnh viên đã quay lại trau giồi kỹ thuật, động viên sáng tác ảnh, hướng dẫn tư tưởng « cẩn yếu » của nhiếp ảnh. Đó là điều đáng đề cao, khuyến khích và nâng đỡ phong trào nhiếp ảnh Việt Nam. Dù muốn, dù không, nhiếp ảnh thành phần của văn nghệ, phải nhận lãnh sứ mạng thư ký của xã hội (le secrétaire de la Société danh từ của Balzac).

Quần chúng đã thức tỉnh:  
Xã hội đã biến đổi.

Văn nghệ dù muôn dù không cũng phải quay chiều :

Chỉ trừ một số người sống theo nghề nghiệp nhiếp ảnh ở tiệm. Đó là nghệ sĩ nhiếp ảnh phải thức tỉnh, phải biểu hiện được ý thức của nhân dân mong muốn, gắng cố phục vụ theo năng lực sở đoản, sở trường của mình.

Các ngành trong văn nghệ tương quan mật thiết với nhau, cùng chung một công tác xây dựng, nhưng mỗi ngành có hệ thống sinh hoạt đặc biệt của mình. Căn bản là cần có nội dung. Không phải nội dung bị hình thức: chặn đứng mà chính hình thức bị nội dung chi phối (PLEKHANOV).

Đồng ý, nhưng mỗi ngành có những sắc thái đặc thù. Thơ tự do chú trọng

đến nội dung, mà không quên là nhịp điệu tàng ẩn, âm nhạc lấy nhạc làm căn bản và âm điệu thêm vào để phong phú hóa đề tài, truyện ký cần được tổ chức sáng tác qua 3 đợt: tìm tài liệu, ghi chép tài liệu, thực hiện tác phẩm (1).

Nhiếp ảnh lấy kỹ thuật làm căn bản, Điều đó chứng minh ràng :

1) Nhiếp ảnh lấy máy móc làm khí cụ diễn đạt, máy móc chỉ huy được thiên nhiên: đậm, nhạt, ghép, nối, mờ, rõ...

2) Cần điều khiển được máy móc để mời đề cập đến tư tưởng chúa đề, trong khi nhân dân vẫn làm được ca dao (thơ) kê chuyện hào hứng (truyện ngắn). (đọc tiếp về trang 31)