

ĐỜI MỚI

SỐ 144

Từ 12-12 đến 19-12-54

Nam Việt. 6 đồng

Trung, Bắc, Miền, Lào 8 đồng

U.S.A.
AP 95
V
D 9/1



bánh Ian.

ông đến cha.

Sau đó, th
biết ngồi lì trong phòng
chức tòng, chức bộ ; xo

Gần đây, chánh khách
ngày nay phải biết « vỗ ngực »
« được dân tin nhiệm » ta là
Chánh khách ngày nay cũng là
« ác tăng tích » (attentiste), tie
seeiste). Các ông sau này có cái
quốc » (super patriote), là kháng
phòng, bảo vệ hòa bình dè bao v

Đó là ở Việt Nam. Còn ở
Chánh khách ở Pháp, ở Mỹ, ở
« vỗ », biết làm vui thiên hạ (kh
chưng hình Télévision (vô tuyế
ngồi máy bay, bay cho nhau h, i
Mỹ ; biết ăn ở khác lạ hơn ng
cốc sữa to) biết cười mơn, cù
giờ của chánh khách 54.55 là

Còn ở bên kia màn sắt,
làm cho người ta ngủ gục, biế
giận, biết đập bàn, và khi biết i
chán mà không dám lộ vẻ chán

Đó là hạng người lo lợi
mà nhân dân vẫn khóc máu. Thị
triển của chánh khách, dè có n

Vinh Cản
SK.
TRUNG

NGOÀI NHỮNG ý chính của hai bạn Thượng Lan và Huy Phương về văn đề sáng tác thơ trong Đời Mới số 138, tôi xin bàn góp thêm điều diêm.

Dĩ nhiên cái thời thơ mê ly, thơ say, thơ bí hiểm, thơ là Nhạc là Đạo... không thể nào tồn tại với nhân dân tuy ngày nay một số ít nhà thơ còn đang quanh quẩn trong ngõ hẹp đường xưa, níu lấy phong độ suy tàn của mình để chết dần trong tâm tư,

héo hon trong « tháp ngà » chật hẹp. Làm « con ốc nǎm » nghe sóng vỗ xa khơi » của Xuân

Điệu một thời, đâu còn là « thiên chức nhà thơ » trước sức mạnh của quần chúng đang lên cho sự sống còn của dân tộc.

Cuộc đời nghệ sĩ (theo quan niệm cũ) sống với bản ngã, không kết hợp với quần chúng, xa lìa thực tại, đi dưa mài nghệ thuật không hề biết vì ai ? Một kẻ không biết mình sẽ đi đến đâu, trong ngõ hẹp đường quanh của cuộc đời, làm sao khỏi chán chường với thực tế ?

Vì vậy giữa bối cảnh tất nhiên của văn nghệ (chứ không riêng gì của thơ) con đường khai thông của nó là con đường phục vụ. Ngòi bút của chúng ta mang một trách nhiệm đối với ai ? Chúng ta không phục vụ một cách mơ hồ mà đối tượng chính xác của ta là quần chúng, đại đa số quần chúng đang sống cuộc đời tăm tú hẩm hèn khốn khổ của họ phải là khả năng sáng tạo, lực lượng của họ phải là lực lượng cơ sở của dân tộc, của quốc gia.

Văn nghệ và quần chúng thiết tha với nhau vô kề. Tiếc gì « một thời qua » ? Anh thực dân vừa quặt ba tông lên đầu phu phen, vừa vặn Ra-đi-ô nghe âm nhạc ! Một tay triệu phú bỏ bạc nghìn ra mua bức tranh loã thè của họ sĩ ở phòng triều lâm ! Hắn họ đã biết gì đến nghệ thuật ! Họ quảng tiền ra mua nghệ thuật như một món đồ chơi hoặc đe dọa, hoặc để thỏa mãn « cá nhân » của mình ! Họ thường thường là « công chúng già » của nghệ thuật mà phải phụng sự mới mẻ thay !

« RỪNG PHONG » hay « MÊ HÒN CA » giờ đây, nay dân có ai còn giữ lại đói lời.

Với Nhị độ Mai, Lục vân Tiên hay những câu ca trong đêm hè giã gạo trước kia, quần chúng nhân dân, thật là công chúng thiết tha, gắn liền với nghệ thuật ! khi phải tói muôn khai dậy đồng tro tàn để hoài tiếc, nhưng muôn đặt vấn đề vì sao như vậy ?

Ngày nay, quần chúng đang đấu tranh và sáng tác. Tâm hồn của nhân dân đang trải qua những rung cảm mới. Nếu là thi sĩ không tách rời nhân dân thì thi hứng phải bắt nguồn mạnh mẽ. Thơ nói lên ý nghĩ, cảm xúc của nhân dân, nhân dân sẽ cảm thấy « mình » trong đó, sẽ đón dễ dàng, yêu thơ tha thiết và thơ sống với nhân dân phát triển.

Ngày nay một số đề tài thơ đã đi vào thực tế (Người lính biên cương; Miền quê; Cày sám; Em bé mồ côi...) Nhưng cảm xúc của thi nhân chưa phải là thực tế của nhân dân, nên thơ vẫn đi lặng lẽ vào lòng quên không bao giờ.

Một nhà thơ nào đó muốn nói hùng khí của

« kè chuyện biên cương khói lửa, thanh



yên nghĩa... bụi trường chinh... đến
đồi người lính thành ra chuyện « ước mơ » không còn là hình ảnh của anh
nông dân mặc áo lính (đa số) có
những thi vị đồng ruộng, có những ý
nghĩ thật thà và đơn giản về đời
lính của mình nữa !

Rung cảm theo quần chúng có hạ thấp kỹ thuật không ?
Đó là những rung cảm tinh tế nhất của tâm hồn, nhưng
không phải là quần chúng thiếu phần kỹ thuật đó :

Hồi cõi tắt nước
bên dâng,
Sao cõi mức ánh
trăng vàng đỡ đì ?
Đó mới thật là
những « chất thơ »

của nhân dân quần chúng. Khai thác, tập hợp kỹ thuật của
nhân dân để rung cảm nhân dân, rồi trên cơ sở cảm xúc
đó, nhà thơ mới đưa dân lên thành những rung cảm mới.
Kỹ thuật do đó sẽ được nâng cao và quần chúng đi lên
với nghệ thuật :

Quần chúng rung cảm được theo lời thơ. tức là thơ đã
đạt được phần kỹ thuật rồi !

THƠ TƯ DO.— Xuất phát từ quan điểm phục vụ nhân
dân, tôi cho rằng thơ tự do không hợp với trình độ quần
chúng hiện tại nên không có giá trị phục vụ thiết
thực. Thơ tự do không có những âm điệu quen thuộc
nên khó nhập vào lòng dân chúng mà lại đã quen với
những vận lục bát thanh bình, những thê ngũ ngôn an
gặng, khúc chiết v.v... Thơ là để nói
âm điệu để rung cảm
mà biểu diễn cho
dân cũng kh

sản có
chứ
th



VĂN ĐỀ SÁNG TÁC THƠ

CHÁNH KHÁCH ĐỜI NAY

Tôi còn nhớ năm nào đây, tôi đọc « Đông Pháp Thời Báo »,
đọc « Tribune Indigène » ở Việt Nam, đọc « Việt Nam Hồn », đọc
« Tribune Indochinoise » xuất bản tại Paris. Tôi pha lẩn chánh trị gia
với nhà cách mạng. Tôi in trí rằng các ông lo quốc sự ông nào cũng học
rộng, rộng hơn ruộng cỏ bay thả g cánh, ông nào cũng đường hoàng
như thầy Khổng thầy Mạnh.

Tôi tưởng tượng ông Bùi Quang Chiêu, ông Nguyễn Thế Truyền,
là các bậc hiền đạt, đức độ cao, tài ba xuất chúng. Tôi cho rằng các ông
« quốc sự » là bậc Trương Lương, Quản Trọng. Tôi có tin tưởng ở họ.

Lần lần tôi lớn lên, khôn thì chưa át, biết cũng không chắc biết
rành. Chỉ có điều khác là tôi thấy. Thấy rằng « ai cũng như ai ». Có lầm
người tiếng như « cồn » mà miếng thì mòng như bánh tráng. Có người
không tiếng mà miếng lại to và dày.

Tôi lại có dịp gần các ông « quốc sự », trước 45 và sau 45.

Có lúc tôi hiểu chánh khách là hạng người gần quyền thế. Như
năm 1946-47, chánh khách ở vùng « quốc gia » là các ông được mời
đi dự Hội Nghị HongKong. Ông Văn Lang, ký giả Đời Mới, cho rằng có
« ngưu đầu mã diện », mà sao tôi không đồng ý. Tôi thấy các ông ấy
bảnh lâm, vì họ toàn là « con ông cháu cha », trung thành « mẫu quốc » từ
ông đến cha. Lúc bấy giờ chánh khách thuộc « thượng lưu thực dân chế ».

Sau đó, thấy chánh khách (49-53) là hạng người biết « chầu rìa »,
biết ngồi lì trong phòng khách, biết cố « chịu đấm » để « ăn xôi ». Xôi là
chức tòng, chúc bộ ; xôi là « quota » xuất nhập cảng.

Gần đây, chánh khách lại đổi hình thức, đổi tư cách. Chánh khách
ngày nay phải biết « vỗ ngực » la lớn « có ta đây » ta đây « có thực lực »
« được dân tin nhiệm » ta là « trong sạch », chứ không cần nồng lực.
Chánh khách ngày nay cũng là hạng đã biết năm chờ, tiếng Pháp gọi là
« ắc tăng tích » (attentisie), tiếng Anh gọi « quét xi ịch » (Wait and
seeiste). Các ông sau này có cái đặc điểm là tự cho mình là « siêu ái
quốc » (super patriote), là kháng chiến có hiệu quả (chống Pháp trong
phòng, bảo vệ hòa bình để bảo vệ cái đầu mình).

Đó là ở Việt Nam. Còn ở các nước dân chủ tiến bộ thì khác hơn.
Chánh khách ở Pháp, ở Mỹ, ở Ý, ở Anh, vẫn vẫn, là hạng người có bộ
« vỗ », biết làm vui thiên hạ (khác hòn hòn khau), biết nói ra dở, biết
chứng hình Télévision (vô tuyến truyền ảnh), biết dàn tè bẽ ngoài, biết
ngồi máy bay, bay cho nhau, như máy bay đã chờ thủ tướng Pháp sang
Mỹ ; biết ăn ở khác lạ hơn người (như ông Mendès France biết uống
cốc sữa to) biết cười mơn, cười dỗi, nói dỗi. Tóm lại là 9 phần 10 thì
giờ của chánh khách 54-55 là biết dối với dân chúng.

Còn ở bên kia mìn sát, chánh khách là hạng biết đọc diễn văn
làm cho người ta ngù gục, biết giận « lôi đình » ở chỗ không có gì đáng
giận, biết đập bàn, và « hỉ biết nói những điều đã nói rồi, nói đến tự mình
chán mà không dám lộ vẻ chán, sợ bị « kiềm thảo ».

Đó là hạng người lo lợi ích cho nhân dân. Lo cách nào không biết
mà nhân dân vẫn khỏe mãi. Thật, làm cho thằng tôi bắt tim hiểu sự tiến
trình của chánh khách, để có ngày tìm ra chánh khách ngày mai.

Tin tức trong nước

Thế giới có gì lạ?

■ Nước Ai cập khung bố tờ chức « Huynh đệ Hồi giáo » quá lâm cho các nước theo đạo Hồi đã bắt đầu lên tiếng phản kháng. Học sinh và dân chúng ở Nam Dương, Đại Hồi, Syria đã tờ chức những cuộc biểu tình chống chánh phủ Nasser.

■ Bốn quả bom nổ chậm bằng máy đồng hồ, đã do 1 thanh niên đặt ở Macao 2 quả ở một sòng bạc, 1 quả ở khách sạn Bella Vista và 1 quả ở 1 rạp hát. Bom nổ làm cho 13 người bị thương và 3 người chết. Cảnh sát đang truy nã tên phạm.

■ Một tai nạn đặc biệt vừa xảy ra cho một phi công, đúng với câu « họa vô đơn chí ». Nguyên là chiếc phi cơ phát hỏa trên không phận Calcutta (Ấn Độ). Phi công đã thoát khỏi phi cơ mà nhảy dù xuống. Nào ngờ vừa tới đất thì chiếc động cơ rớt từ trên máy bay xuống, trúng đầu anh ta làm anh thiệt mạng.

■ Một đoàn dân chúng Đức đi sang Londres để hoan hô cầu thủ nước mình trong cuộc tranh đấu bóng tròn Anh Đức, đã bị nạn trên đường về. Họ đi một chuyến xe lửa đặc biệt, khi tới Wiesbaden thì xe trật đường rày làm cho 80 người Đức bị thương và 17 người chết.

■ Ông nghị Mac Cathay đã bị Thượng nghị viện Mỹ bỏ thăm lên án với 64 thăm chống 23 thăm vì ông đã thốt ra những lời bất khả đối với nghị viện.

■ Nhà lý học Enrico Fermi, người nước Ý, nhà bác học và nguyên tử năng, vừa từ trần ở Mỹ về bệnh ung thư. Ông đã trốn sang Mỹ hồi chiến tranh và chế ra cái « bin » nguyên tử đầu tiên.

■ Vụ án lớn nhất trong nửa thế kỷ nay vừa kết liêu tại Pháp. Không phải là một vụ chánh trị mà chỉ là một vụ giết người làm chấn động dư luận: một nông dân già ở Pháp, lão Dominic, trong lúc say rượu bắn một gia đình Anh gồm hai vợ chồng 1 con, diệt mìn mìn ở thôn quê. Dominic bị kết tử hình. Điều là trong vụ án này là thủ phạm lúc đầu nhận tội sau cải cung, rồi bị con của lão tố cáo. Lão có 9 con và tuy già trên 60 tuổi mà còn mạnh khoẻ, hàng hái.

■ Quốc hội Pháp hôm 30-11 đã chấp thuận một điều cải cách Hiến pháp. Từ nay Thủ tướng chỉ cần được đa số tương đối là được tán phong, chứ không cần đa số tuyệt đối (3/4 thăm) như trước nay.

■ Các nước trong đợt tam lực lượng hồi này hoạt động gắt. Thủ tướng Nam Tư Tito sắp qua viếng Ấn Độ và Miền điện nữa. Thủ tướng Nehru cũng sắp đi thăm Moscow. Thủ tướng Miền điện, ông U Nu đã sang Bắc kinh và được Mao Trạch Đông tiếp kiến hôm 1-12.

■ Tại ủy ban Đông Dương ở Quốc hội Pháp ông Guy La Chambre, tổng trưởng liên kết đã phúc trình về vấn đề Đông Dương ông cho hay một số quan viên chính Pháp sẽ được hồi hương để tăng cường lực lượng Bắc Phi. Về số tù binh Pháp thiêu rò 30.000 người mà V.M. chỉ trả được có 16.000 còn 20.000 người thì tìm không ra.

■ Chánh phủ Yoshida đã hâm doạ giải tán Quốc hội Nhật nếu ông bị các nghị sĩ phe đối lập không tin nhiệm. Hôm 7-12 ông đã từ chức.

nghịch, như thể ông Mendès France được tín nhiệm lần này với đa số có 47 thăm.

CÚNG TA trở lại Hội nghị Moscou, một chiến lược của Nga để tinh phâ Hiệp ước Paris. Các nước thân cộng đồng với Nga ngày 28-11 để thảo luận cuộc phòng thủ Âu châu, đã đi tới một kết cấu vừa cương vừa nhu, vừa có vẻ hòa dịu vừa có vẻ hám dọa. Lúc khai mạc hội nghị, ông Molotov đã tuyên bố: « Hiệp ước Paris là một nguy hại cho hòa bình ». Ông muốn nhấn gián tiếp với các ông nghị Tây Âu rằng nếu Hiệp ước ấy được các nước thông qua thì hiểm họa chiến tranh sẽ xảy đến.

Trong buổi bế mạc, một tuyên ngôn chung đã được ký kết. Tuyên ngôn này chưa hoạch định một biện pháp quân sự nào rõ rệt, mà chỉ dự tính rằng nếu Hiệp ước Paris được chấp thuận, Đông Âu sẽ tổ chức các lực lượng binh bị đặt dưới một quyền chỉ huy duy nhất. Có vậy thôi. Hội nghị Moscou là một trạng thái của cuộc tấn công tám lúy hơn là một công việc tích cực về quân sự.

Nga tiếp tục chánh sách mềm mại trên trường ngoại giao. Như tuần trước đã nói, Moscou hòa giải với Tito mà trước kia Staline đã gọi là tên phản động; hồi tháng 11 hai nước Nam Tư và Nga Sô đã có ký thương ước với nhau nữa.

Tại phiên nhóm L.H.Q. ngày 5-12, Nga chấp thuận việc lập một hợp đồng nguyên tử quốc tế theo đề nghị Mỹ. Trước đó mấy hôm, đại biểu Nga cũng đã ưng thuận việc áp dụng nguyên tử năng vào các mục tiêu hòa bình.

Các nước sẽ thoát khỏi cơn ác mộng chiến tranh nguyên tử chăng? Cuộc chiến tranh tàn khốc này nếu xảy ra, sẽ tiêu diệt nền văn minh thế giới và theo lời ông Churchill tuyên bố, phóng xạ tuyển sẽ tồn tại trong bầu trời tới 5000 năm, gây tai hại cho sanh vật và thao mộc trên trái đất. Lời cảnh cáo rùng rợn của các nhà khoa học bấy lâu nay, đã làm cho những chánh khách hoàn cầu phải dừng bước, suy nghĩ trước trách nhiệm của mình: chiến tranh nguyên tử mà xảy ra, không còn có nước thắng nước bại nữa mà tất cả nhơn loại sẽ bị tàn hại chung.

Liên Hiệp Quốc đã được đến kết quả khả quan trong phạm vi nguyên tử năng, đã ghi một điểm son trong cuốn nhơn loại sử. Ông chủ tịch đã phái vui mừng nhận rằng đây là một « việc đáng ghi vào lịch sử ».

VĂN ĐỀ ĐÔNG DƯƠNG tuần vừa qua tuy không gây ra tiếng dội quốc tế, song vẫn được dư luận chú ý. Hôm đầu tháng, báo « Paris Presse » đăng một tin bán chánh thức từ Washington gửi về, nói rằng Hué Ký lúc này gác ra bên phương diện quân sự của vấn đề, để lo tính về chánh trị, kinh tế. Cuộc viễn trợ quân sự cho Đông Dương và đạo binh viễn chinh Pháp sẽ giảm bớt và viễn trợ kinh tế được tăng cường; đại tướng Collins ước định rằng chỉ có mở mang kinh tế xã hội mới giúp cho chánh trị Đông Dương khởi bì sụp đổ.

Người Pháp ở Hải phòng đã lo tính việc di cư. Trung tướng Cogny khuyên họ nên rời khu này trước ngày 1 tháng 2 (d.l.) để chờ đến tháng chót là tháng 5-1955 mới ra đi. Quá ngày 1-2-55 không có sự bảo đảm gì cho Pháp kiều nữa.

TÌNH HÌNH Á châu có một biến chuyển mới: Đại Loan và Hoa Kỳ đã ký hiệp ước an ninh chung làm tăng thêm sự căng thẳng giữa Hué Ký và Trung Cộng, trong khi vụ Bắc kinh kết án 13 phi công tù binh Mỹ chưa được giải quyết xong bằng đường lối ngoại giao. Vụ này sẽ đưa ra trước L.H.Q. vì 13 phi công kia bị bắt trong trận giặc Triều Tiên. Anh hùa sẽ ủng hộ đơn kiện của Mỹ.

SAU CHÓT một tin làm xao xuyến Thiên chúa giáo hoàn cầu: Đức giáo hoàng đau nặng. Bình cũ của ngài lại trở lại: bình nắc cục. Trong mấy hôm, bình ngài khi giảm khi tăng. Ngoài bị thêm chứng đau tim và thắt huyết nữa. Hôm 6-12 tình hình có vẻ khá quan đối chọi song chưa biết chứng bệnh rời sẽ có biến chuyển ra sao không?

KHÁCH QUAN
(7-12-54)

— TRANG 5 —

— Sáng 30-11 Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã đi kinh lý Sóc Trăng và Long Mỹ. Tùy tòng Thủ tướng có ông Phạm Xuân Thái, tổng trưởng Thông tin, ông Hồ Thông Minh, phó tổng trưởng bộ Quốc phòng, ông Hồ Quang Phước, đặc vụ viên ở phủ Thủ tướng, ông Trần Văn Lâm, đại bàng chánh phủ ở Nam Việt. Thiếu tướng Nguyễn Văn Vy, quyền tổng tham mưu trưởng cùng một số yếu nhơn khác.

— Hội đồng chánh phủ Việt Nam đã chấp thuận dự án của ông tổng trưởng bộ cải cách Nguyễn Đức Thuận, lập một Quốc hội lâm thời. Theo các giới thao tin, Quốc hội này sẽ thành lập trước tết và gồm chừng 120 nghị sĩ cù trong các đoàn thể, các giới xã hội.

— Bác sĩ Phạm Văn Huyén đã được cử làm Tòng ủy viên chuyên trách việc di cư, thay thế ông Ngô Ngọc Đồi từ chức.

— Hôm sáng hôm 6-12 tại trại binh thành Ô Ma có xảy ra một vụ đánh công. Lối 1/3 nhơn công trong trại binh này nghỉ việc để xin tăng lương theo ngạch của nhơn công trong các trại binh của QĐ. Q.G.V.N.

Sở cảnh sát quận nhì đến nơi giữ trật tự. Không có gì lớn xôn xao ra.

— Mãi tới hôm 4-12, V.M. mới phát cho báo chí Hà-Nội một thông cáo về cuộc hội đàm lần đầu tiên ngày 27-11-54 giữa ông Sainteny, Tổng ủy Pháp tại Bắc Việt, và ông Phan Anh, Tổng trưởng Bộ Thương mại Việt Minh.

Thông cáo cho biết « hai bên đã thỏa thuận về chương trình nghị sự của những cuộc hội đàm liên quan tới những xí nghiệp Pháp muôn hoạt động trở lại trên lãnh thổ V.M.

Sẽ có nhiều cuộc hội đàm so bộ khác giữa ông Sainteny và ông Phan Anh, cũng như giữa các chuyên viên Pháp và V.M. để chuẩn bị những cuộc thương nghị quan trọng liên quan tới các xí nghiệp Pháp, như công ty than đá Bắc Việt.

Một thời ức tạm đã được ký kết giữa các đại diện Pháp và Việt Minh về quy chế mới của Viện Anh Thư.

Sáng lập từ năm 1927, viện này từ nay sẽ được đặt dưới quyền kiểm soát của bộ Y tế V.M. và sẽ do giáo sư Huard điều khiển. Mỗi tháng viện Anh Thư sẽ được trợ cấp một ngàn khoản (chưa biết đích là bao nhiêu) để dài thọ các bệnh nhơn được điều trị khỏi phải trả tiền. Ngoại giáo sư Huard, nhơn viên toàn người Việt.

CÁC NƯỚC LIÊN KẾT

AI LAO.— Hôm 4-12 một chiếc phi cơ của hãng Hàng không Ai Lao bay lần đầu tiên đường Vientiane Luang Prabang đã rớt xuống phía Bắc Luang Prabang. 26 hành khách và 3 nhơn viên phi hành đều thiệt mạng.

— Ủy ban kiêm soát quốc tế đang cố gắng khuyến dụ chánh phủ Ai Lao và phong trào Pathet Lào thỏa hiệp với nhau để cù đại biều chánh quyền ở hai tỉnh Sầm Nưa và Phong Saly thuộc ánh hưởng của Pathet Lào bấy lâu nay. Cuộc giàn xếp vẫn chưa có hiệu quả.



Đón đọc Đời Mới
số mới :

SỐ NOEL

Y VÀ VIỆC



của DI TÈ

Hai chục nhà trí thức bị gián

HÔM 6-12, ông dù thăm đã ký giấy tổng giam 20 nhà trí thức của « Phong trào Bảo vệ Hòa bình ». Trong số ấy có trạng sư Nguyễn Hữu Thọ, thạc sĩ Phạm Huy Thông, hai kỹ giả Nguyễn Bảo Hóa, Tư Mã Việt, hai kịch sĩ Năm Châu, Tám Cao v...v...

Hắn bạn đọc còn nhớ trong vụ này ba ông Lưu Văn Lang, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Văn Viết được tự do vì ký giấy tố cáo hành động quá khích và chống chính phủ của « Phong trào Bảo vệ Hòa bình ».

Nếu ở nước khác...

BÁO HÀNG NGÀY vừa đăng một vụ hét súc dã man: một nữ sinh trường Gia Long, 15 tuổi mới 6 giờ chiều đi học về, đạp xe qua vườn Bờ Rô bị ba tên lưu manh bắt và hâm dọa băng Dao con chó đẻ thay phiên nhau làm chuyện tội ác.

Nếu là ở nước Mỹ thì tên quỷ dâm dục sau khi bị bắt sẽ bị công chúng lôi đi cùng đường mà đánh chết, chờ đúng mồng ra tối tòe. Lòng công phẫn của dân chúng các nước mạnh lắm.

Còn ở vườn Bờ Rô, Sài Gòn, một cô em bị « nạn » như trên, lại chỉ có một người Pháp can thiệp và đi kêu lính (theo tin các báo). Giờ đó, người Việt đi dạo mát cũng còn đông song « anh hùng tiếng đê gọi rằng! Bờ Rô gấp chuyện bất bằng tâm thính »!

Bây giờ chỉ còn mong tòa án xử thật nặng thủ phạm, họa chàng mồi treo gươm cho bọn người 35 khác.

Nếu đào kép Tàu cũng có lòng nhơn ..

TẠI CHOLON đang có hai gánh hát lớn Quảng đông từ Hồng kông qua Biên dien. Theo tin các báo Tàu đang thi cô đào Hồng Tuyến Nữ ăn lương 1 vạn ba ngàn đồng một đêm, kép Mã Sư Tăng ăn 9000 đồng, còn kép Hồi Phi Phàm

cũng lãnh tiền công thật phi phàm là « xiu xiu » 400 ngàn đồng một tháng.

Số lời của các ông bầu thi thôi không còn có chỗ nói. Đêm náo cũng chật rợn, khán giả phải mua giấy trước hai ba ngày và có khi muộn chờ đèn lồng khác.

Giá giấy đâu có rẻ. Có rạp bán đến 240 đồng một vé và mua ở « hắc xị » phải trả tới 400 đồng cũng nên.

Trong khi giới ăn chơi ở Chợ Lớn xài tiền như rác và các tài tử Quảng Đông thâu tiền cả bạc triệu ở đất nước Việt Nam này, nếu họ lưu tâm một chút đến tình cảnh những người Việt Nam lánh nạn ở Sài Gòn rầy thì hay biết mấy!

Họ đã thâu cả trệu nợ đến trệu kia, sao họ không nghĩ đến việc hát một đêm giúp cho dân lị nạn, có phải là một nghĩa cử huê dặng mà còn là một lối tò chót lồng nhơ ơn đất nước này không. Hay là từ ông bầu gánh đến đào kép đã ở nhà lầu, đi xe hơi quên, đâu có dè rằng có những người khổn khổ! Thị cá ông bang các đại thương gia Huê Kiều phải nhắc đồng bào họ mới phải. Chẳng biết những hàng trên đây có đến tai các ông tài tử Hồng kông hay là các ông cứ hát câu « sống chết mặc ai, tiền thay bỏ túi ».

Mại vô! Có chồng lại có 3 con!

MỘT NGƯỜI ĂNG LÊ: anh Ernest Howard, vừa gặp bao việc bối rối loạn xạ trong đầu óc.

Trước hết vợ anh sanh một lúc ba con trai. Nếu nhà giàu thì đó là phước vì mang nặng đẻ đau một lần mà có tái ba đứa con, lời biết mấy!

Nhưng anh Ernest lại nghèo; một con

còn làm cho anh lo quynh huống nữa là tái ba đứa, lấy gì cho nó ăn, quần áo đâu cho nó mặc? Anh đã bối rối lại gặp cái rủi thứ nhì nữa: vợ anh sau khi sanh được « con vuông » thì không còn là « mẹ tròn » nữa như lời người ta thường nói. Chị đã đi qua thế giới khác.

Anh Ernest phải đóng vai già tróng nuôi con, nuôi cả « một bà ba con gà mít ».

Báo chí muốn gỡ rối cho anh, đăng chuyện của anh lên, để kêu gọi từ tám của giới... phụ nữ. Nói là gỡ rối nhưng kết quả lại làm cho lòng anh rối thêm vì, có tới mấy trăm phụ nữ lận, viết thơ để nghị xin nuôi ba đứa con anh và « nuôi » luôn thè anh nữa nghĩa là hàn và vết thương lòng cho anh.

« Cô Mười, cô Chín, anh thương cô nào? » Một hai cô mà có người đã phải bê bối đầu óc. Đến như trường hợp anh Ernest cả mấy trăm cô và bà, mới biết lựa chọn sao đây? Chắc là có đủ hạng từ son trẻ tài hoa đến đàn bà xòn xòn, hay gái xè, không thiếu gì... chỉ khó lựa chọn... Chưa biết anh Ernest tính ra sao!



ĐẠI NGÃI TIỀU KẾ

NGUỜI TA thi nhau nghĩ Đại Nghĩa, nói Đại Nghĩa, và dĩ nhiên là làm Đại Nghĩa. Cái đó hay lắm. Và đó cũng là nhiệm vụ ngàn thu của hàng người tự nhận là chiến sĩ cách mạng.

Song phải nêu vấn đề Đại Nghĩa lên là vì hiện nay ở đây danh từ Đại Nghĩa chưa bị lạm phát thì tình cung đang bị tiêu chảy hoang phí quá đỗi: cái gì cũng là Đại Nghĩa, lúc nào và ở đâu cũng là Đại Nghĩa cả.

Mà sự thực sờ sờ ra đây, không lúc nào bằng lúc này, thiên hạ thấy phơi ra trước mắt người ta toàn có là những chuyện Phi Nghĩa, toàn là những chuyện Ngụy Nghĩa cả thôi — . . .

Tại sao vậy?

Tại sao lại có sự mâu thuẫn đó?

Tại sao, bên này cũng như bên kia nhịp cầu, chính gởi cùi thi nhau mà lên án lẫn nhau là « Phi » là « Ngụy » là « Gian », há không phải là cái thứ chính giới đui lòa dó dã không nhìn thấy dù Người làm Đại Nghĩa, đúng chỗ làm Đại Nghĩa? Cho nên, cùng một danh từ Đại Nghĩa (để trả sự giải phóng dân tộc) mà ông Giáp thì cho là muốn đạt Đại Nghĩa tất đong phai làm chúa nọ chúa kia để mà « đi » được với cường quốc này cường quốc khác; còn ông Át thì ngược lại, nghĩa là cũng phải « nắm lấy bộ này bộ khác » để mà « chơi » được với đế quốc nọ để quốc kia. Có thể thôi.

Và thế là tất thảy các ông . . . chỉ phụng sự có lòng tham mù quáng của riêng mình thôi!

Sở dĩ xảy ra nhau nhau những trò « Đại Nghĩa vì Tiểu Kế » đó là vì nơi đây lúc này, sau một thời oanh liệt trong ấy khả năng Tự lập của chính giới lên đến tội độ, thì bảy giờ tinh thần Ý lại hình như lại... quật khởi, rồi « đưa ra » toàn có một loạt người chuyên môn thi thoái ba « tiểu sào »

Muốn chống lại chủ trương « Đại Nghĩa vì Tiểu Kế » ấy thì bắt cứ ở lanh vực nào, bắt cứ ở trường hợp nào, người chiến sĩ cách mạng chân chính phải nhất loạt áp dụng chính sách « Đại Kế vì Đại Nghĩa » nghĩa là muốn giải phóng dân tộc thì phải có chương trình kế hoạch bao trùm mọi việc giải phóng cá nhân, giải phóng đoàn thể để đi tới giải phóng quốc gia hồn thiền tu tập, tự cường, tự chủ, tự là phải gây dựng thực lực bộ đội — rồi hãy nghĩ đến « bộ », đến « chức ».

Có thể bấy tinh đến chuyện làm việc lớn.

BẤT-HỦ

★ GÓP VÀI Ý KIẾN VỀ CÁI CÁCH ĐIỀN ĐỊA

CẦN GIÁC NGỘ

NÔNG DÂN LÀM HẬU THUẬN

DÂN VIỆT NAM 90 phần trăm là nông dân; sống trong hoàn cảnh nông nghiệp lạc hậu, nông dân bị bóc lột khốc liệt. Ngày hôm nay nước nhà đã độc lập. Một chính phủ « vì nhân dân » không thể không đề cập đến việc cải cách điền địa để nâng cao đời sống cho nhân dân, lấy đó làm cơ sở cho việc kiến quốc.

Chính phủ đã ban hành những Dụ quan trọng về cải cách điền địa. Gần đây, Hội đồng Quốc gia cải cách điền địa lại nhóm họp tranh luận ngót một tháng,

giữa đại biểu chính phủ, điền chủ, tá điền để sửa đổi nhiều.

Nhưng từ việc ban hành đến việc áp dụng chính sách đó, gặp ít nhiều khó khăn: quyền lợi giữa tá điền và điền chủ mâu thuẫn nhau nên việc điều hòa phải gay go lắm. Cần nông dân hiểu rõ quyền lợi của mình, khả năng của mình mà đồng tâm nhất trí làm hậu thuẫn trong việc thực hiện cải cách điền địa.

Ai đã từng sống ở nông thôn hẳn đã thấy sự lệ thuộc của đời sống tá điền với địa chủ như thế nào. Từ đời này qua đời khác không được học hành, cuộc đời bó hẹp sau lũy tre xanh; mấy ngàn năm nay con trâu vẫn đi trước cái cày thô sơ, nhà tranh vách nứa, khố rách áo ôm. Họ bị bóc lột đến mòn không biết mình bị bóc lột. Tin ở số mệnh, ở trời đất, cho là trời sinh mình nghèo, « họ » giàu, mình phải làm « họ » ngồi ăn không! Cảnh đời bán vợ đợt con, cuộc sống luôn bị đe dọa. Uy thế của địa chủ to lớn và in sâu vào đầu óc nông dân từ đời nào. Vì vậy đối với những cải cách mới về ruộng đất, họ không nhận thức đầy đủ giá trị của nó, để thực hiện triệt để, chu đáo, nếu họ không thấy rõ được đời sống của họ, quyền lợi của họ, nói chung, nếu họ chưa giác ngộ.

Còn địa chủ cũng sẽ có một số lớn lợi dụng uy thế của mình mà làm cho chính sách điền địa mất ít nhiều hiệu lực. Cái đó rất dĩ nhiên vì địa chủ là

huyết mạch nuôi sống địa chủ. Nếu chích bớt một ít máu đi, rất ít người không vùng vẫy hoặc tìm cách phản kháng.

Nhưng Dụ về cải cách điền địa ban hành đã hơn 1 năm nay, ta kiêm điềm những kết quả là chứng minh điều trên kia được. Ta cần thấy rõ tinh hình để kịp thời bồi cừu.

Hiện nay, ở nông thôn bộ máy chính quyền phần lớn còn nằm trong tay địa chủ hoặc những hào lý cũ lè thuộc vào địa chủ địa phương.

Rồi đây, một số địa chủ sẽ dựa vào uy thế của mình để cống cỗ quyền lợi riêng bằng cách thi hành chậm chạp hay có khi làm nghẹt cả chính sách điền địa. Một số đông tá điền cũng thiết tha với quyền lợi mới: nhưng còn sợ cái uy thế chính trị của địa chủ, còn bị cột vào địa chủ bởi món nợ nần, món lãi kia... làm sao mà dám mở miệng! Họ còn nghĩ đến cuộc đời bấp bênh sẽ lui tới địa chủ khi mất mùa, khi con đau, vợ ốm! tuy bị bóc lột nhưng họ còn thấy đó là « ân huệ »!

Hơn nữa, vấn đề ruộng đất là vấn đề nông thôn vô cùng phức tạp, nó liên hệ đến mọi mặt sinh hoạt chính trị, tập tục, lễ nghi, tôn giáo v...v... Nếu người có trách nhiệm không监察 sát nhân dân, và nông dân chưa thấy trách nhiệm mình thì chủ trương cải cách điền địa dễ gặp khó khăn.

Có những địa chủ vin vào « vấn đề nội bộ », vấn đề gia đình với nhau » để giàn xếp sao xong thì thôi.

Rồi sẽ xảy ra tình trạng « thỏa mãn non » của tá điền. Được bao nhiêu hấy bấy nhiêu, họ chưa thấy quyền lợi xứng đáng của họ để đòi địa chủ thi hành đúng luật.

Vì cuộc sống lệ thuộc như ta đã thấy, một số tá điền sẽ bị địa chủ mua chuộc bằng cách này cách khác. Có người « dingô sau » địa chủ hay thỏa hiệp để tranh dành quyền lợi riêng, do đó hàng ngũ nông dân không thống nhất được, không có sức mạnh đầy đủ.

Tất cả việc đó, chúng ta cần đề phòng, cần có một biện pháp thích đáng để cho các tầng lớp lao động ở nông thôn thấy được ánh sáng của đời người nông dân độc lập. Chúng ta không quản bi quan, nhưng phải thấy sự phức tạp ở nông thôn từ vấn đề kinh tế đến vấn đề tư tưởng nông dân do chế độ phong kiến và thực dân đã gây ra mấy nghìn năm nay, Di tích đó sẽ làm khó khăn cho việc thi hành những cải cách dân chủ. Bên 1 số địa chủ biết vì nước vì dân, cũng có nhiều địa chủ ích kỷ với quyền lợi cố hữu của mình.

Nông dân (tả điền) là những kẻ thiết tha với những cải cách điền địa nhất, phải được tổ chức thành hàng ngũ chặt chẽ, giác ngộ về quyền lợi để làm hậu thuẫn cho cuộc cải cách thi mới thu được kết quả tốt.

Tư tưởng của nông dân có phát động được thì những tổ chức tòa án nông vụ, ủy ban nông vụ..., vấn đề đại biểu tá điền, v.v... mới có đầy đủ ý nghĩa và giá trị của nó.

Bọc khắp các báo

..... NGOẠI QUỐC

Thủ tướng Churchill 80 tuổi

Bến 30 tháng 11 năm nay, thủ tướng Anh hưởng thọ bát tuần. Nhân dịp này tất cả nghị viễn ở nghị viện Anh sẽ ký tên vào một cuốn sổ đồng hết sức cẩn thận để trao tặng thủ tướng. Ở mấy trang đầu có những tranh vẽ biếu hiệu những ham thích của thủ tướng Anh như: Một con ngựa đua, một con chó, một con cò, một con cá thia vàng, một diều xigà, một cây viết chì than và dấu hiệu chữ « V ».

(Vue et Images)

Chiếc xe lửa lộng lẫy nhất Âu Châu sẽ là chiếc xe lửa của Đức

Sở hữu zu Đức cho hay sẽ cho chạy trên đường Hambourg-Bâle chiếc xe lửa lộng lẫy nhất Châu Âu.

Tốc độ trung bình của xe là 125 cây số và có thể lên đến 165 cây số. Xe gồm có 3 va-gông hạng nhẹ có 24 phòng dành riêng cho từng hành khách, một húi va-gông hạng nhất có 8 phòng, thêm một va-gông nữa chỉ đặt những chiếc ghế hành khách riêng cho hành khách đi những chặng ngắn.Thêm một va-gông khách sạn sẵn sàng tiếp khách suốt cả đêm lẫn ngày. Những phòng ở hạng nhất tươi rói, có thêm một chiếc giường phụ nữa. Người nằm giường phụ này chỉ trả giá tiền hạng nhì thôi.

BẢN

XXII

Bắt giác chàng ngâm se sẽ:

— « Hỗm qua còn theo anh
Bi ra đường quốc lộ
Hỗm nay đã chất cảnh
Đắp cho người dưới mộ. » (1)

Đời người lính, sống kè bên chết, ranh giới giữa hai danh tử này hầu như không còn nữa. Họ chẳng có thời giờ hay nói một cách khác là họ chẳng bao giờ dám tính chuyện ngày mai. Chỉ biết rằng tim mình đập từ minh đang còn sống. Họ luôn luôn sẵn sàng trước mọi biến cố, luôn luôn vượt trên mọi sự đổi thay, luôn luôn chờ cái chết để tìm sự sống.

Phong uể oải đứng dậy, mặt mũi, người ng Emerson bùn, chân tay rã rời. Bò qua một quãng đường lầy lội hơn năm cây số, tâm thần quá căng thẳng, giờ đây sự mệt mỏi như cõi động lại dè dày và thê xác. Mắt chàng hoa lên, đầu óc chênh vênh, chàng có cảm tưởng như minh đang chơi voi trên khồng trung, chân tay, tri não không còn là của minh nữa. Được lệnh nghỉ mười lăm phút, mọi người ngồi bệt xuống đất, tựa vào nhau say ngủ, giấc ngủ thật ngon lành tới, không cần phải chờ mong qua giây khắc nào cả. Gió nữa đêm lạnh như cắt thịt, Phong bồi hồi nhìn về phía thành đô, đèn nhấp nhánh sáng, lòng chàng se lại :

(1) Trích thơ của Hoàng Lộc,



NGUYỄN-TRUNG
150 RUE GIA LONG - TEL. 21.503

Nhung sờ se tờ kết tóc cùng một chàng tóc quần nghêu nghén và ba dây, hay nàng sờ là bà bác sĩ, kỹ sư ?

Mỗi giận hờn tự đầu trán tới, áp vào đầu óc, Phong cảm thấy tâm can té tái chẳng kém gì da thịt. Mỗi giận hờn kia kết hợp bởi sự luyến tiếc vô hờn, bởi nỗi mirst vọng sâu eay.

Phong thiếp dần... chàng mờ thấy thẳng Côn, da dẻ hồng hào như con gái, lông mày rậm và đen, mắt cũng đen, đang ngồi trước mặt chàng, hắn đang cầm cái bút lông vẽ vẽ đầu bút vào đám mâu trên mảnh « carton » và hắn đang vẽ bức tranh « ngày mùa ». Bàn tay hắn mới linh động làm sao chứ, những nét bút bao dạn lướt trên mặt giấy. Hắn đã sáng tạo ra những g thứ mâu lạ lùng, công trình của hằng giờ pha trộn. Kỳ triển lãm hội họa ở thủ đô, hắn đã giật được hai ba giải về tranh lúa, tranh thủy mặc.

Bao nhiêu họa sĩ tên tuổi đều nhìn nhận thấy tương lai sán lạn về ngành họa của Côn.

À mà đây nữa, mắt hắn đang quắc lên, tay hắn vung vẩy, giọng sang sảng :

— May hỏi tao chết là gì phỏng ? Ô, giản dị lắm : chết tức là không sống nữa, chết tức là tắt thở, hay triết lý hơn : « Chết tức là sống trong lề tiêu diệt bất tử »

« Chết tức là sống trong lề tiêu diệt bất tử », sao minh mày nó chan hòa máu, luối dao cầm ngập, mắt hắn đại di...

Tất cả đứng dậy.

Phong bàng hoàng tinh, người nhơm nhớp mồ hôi.. dom dom chap chòn.. trời tối như nòng súng, lác đác vài visao treo trên chóp mồ.. gió và gió...

Đoàn bộ đội lao đao bước trên con đường sống trâu tron như đồ mổ. Con đường mới xé, đất thịt tung lèn, ngầm nước mưa, thành một thứ vữa lầy nhầy. Chân bước vào cứ trượt phẳng phàng. Giờ đây không ai còn tính đến chuyện bước cẩn thận cho khỏi ngã, họ bước một cách hết sức bat mảng. Ngã lần chieng lại đứng dậy tiếp tục bước, dần dần thân thể tê bì, không còn biết đau đớn gì nữa.

Ai đã từng vừa đi vừa ngủ chưa nhỉ ? Có lẽ cho là chuyện hoang đường. Nhưng sự thật đúng như thế. Khi người ta mệt quá rồi, phần lý trí bị bần nang lấn áp hẳn, không làm sao chống đối lại nổi. Cố dương nhưng mi mắt vẫn từ từ khép lại, tiếng nói của người bên cạnh vẫn lọt vào tai, qua tri não một cách mơ hồ rồi đi thẳng.. chân vẫn bước đều, tránh hầm hố một cách thẩn thẩn.. nhưng vẫn đang ngủ mờ lả chừ... người ta biết là đang ngủ vì ai đập vào tai, hoặc trượt chân thi.., mắt bừng mờ.. giật mình đánh thót một cái.. rồi lại tiếp tục đặt mình an nghỉ trên bước đi.

Phong đang nằm trong trạng thái ly kỳ đó, người chàng lao đao, bàng hoàng, nửa tỉnh nửa mê, mọi người chung quanh chàng cũng đều mắc « bệnh ngủ xê dịch » này. Hết hơi, không ai buồn nói với ai một lời nào nữa. Giờ đây lệnh im lặng thành thura, mà ai là người ra lệnh im lặng giữa giai đoạn « dịch ngủ » này (?)

Hàng ngũ trở nên chuchchoc hết sức, người nào còn sức vượt lên trước, người nào kiệt sức thụt lui lại sau, có tiếng lao xao :

— « Lang thang hành quân ».

Gà gáy ròn rã từ những thôn xa, cau ba rời, thế là đã di ròng rã suốt bảy tiếng đồng hồ, còn hai tiếng nữa

8

ĐỜI MỚI số 144

LOẠN • tiểu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

phải tới địa điểm mới, nếu như chạm trễ thì máy bay « cù » cho tới bời. Phong cảm thấy mệt mỏi quá độ, chân tay như muốn rụng khỏi người, đầu óc trống rỗng, còn mười mấy cây số nữa mới tới nơi, có lẽ đến bờ ra đường mất.

Trời rạng dần, rạng dần, những phút cuối cùng của chàng đường dài đặc, dù có cố gắng đến mấy cũng không giữ vững được cự ly nữa. Có nhiều chàng bắt đầu kế hoạch lết, chân bị tụ máu sưng vù, hành lý trên vai nặng lên gấp đôi vì ngầm nước. Lúc này chỉ muốn quay đi hết, chẳng muốn giữ một ít gì nữa.

Ngoài chiếc ba lô nặng đến hai chục ki-lô, lại còn cỗ súng nặng hơn muỗi cân, đã hết dầu cồn ruột tượng gạo càng phòng đánh dai lấy giày dạn, cọ đèn sát cả xương hông, ví lấy bả đui. Tông cộng lại vị chí là mang trên mình ba nhám ki-lô, nước ngầm vào thành đến bốn mươi ki-lô, đi luôn một hơi bốn mươi cây số thì còn gì là người nữa.. suốt ngày qua lo việc đập lừa, đốn tre, dựng nhà cho đồng bào nên sự mệt mỏi càng tăng thêm bội phần.

Đoàn tiền trạm chực sẵn ở đầu làng, mặt chàng nào cũng có vẻ hờn hở, tươi vui, khác hẳn với những bộ mặt đưa ma của đám tàn quân cực kỳ mệt mỏi. Vịnh Bùi cùng Nghi Lũn làng xang chạy ra đất đơn vị về nhà.

— Làng này là làng gì đây Nghi lũn ?

— Đây là làng Yên Cốc thuộc phủ Thanh Oai, ven sông Đáy.

Ở đây tiện lắm : Hai ba chợ kề bên, sông ngay sát cạnh, tha hồ mà giặt giũ, tắm rửa. Lại có cả « chất tươi » nữa kia.

— Thật hả may ? « Chất tươi » như thế nào ?

— Về nhà mà khen cái đã. Hạ hồi phản giặc.

Xếp thành hàng ngũ thẳng thắn, đoàn bộ đội tiến vào làng.

Dăm cô gái thị thành, tuy mặt chàng phấn son, không giày cao gót, nhưng cũng chàng dấu được vẻ hào hoa ở mái tóc huỳn uốn cong, ở nước da trắng mịn, ở manh áo phin nâu phủ lờ là xuống ống quần thuột tha như giới thiệu một cách kin đáo những đường nét gợi tình thấp thoáng ở bên trong. Hân thích vào vai Pheng :

— Cô bé kia hay quá nhỉ. Giếng mắt dại mát khiến sóng lồng minh nỗi day.

— Song lòng hay.. lợn lòng hổ Hân ?

— Tục vừa vừa chử. Làm bần cả hình ảnh thơ mộng của người ta.

— Thơ mộng hay « khêu mộng » hổ mày.

— Chỉ được cái phà bình là tài. Tình cảm của người ta trong sạch chư đâu có vẩn đục như mày với nàng Nhung, nàng Tho.

— Ba hoa mài, nhìn kia kia..

Phong chỉ tay xuống Lực dâ ven sông, cả hai cùng đầm đuổi nhìn :

— Chao ôi cái cõi chán mồi tròn và trắng làm sao chừ. Nàng đang làm gì thế mày ?

— Nàng đang giữ quần áo.

— Làm gì mà giữ sớm thế nhỉ.

— May xuống dưới ấy mà hỏi. Mày này, sao chàng đợi đội trưởng nhà ta lại lò mò xuống đây làm gì nhỉ ?

— Cú lẽ là xuống « mực nước ».

— Mực nước sông hay nước « giếng » hở Phong ?

(đọc tiếp trang sau)

ĐẸP-ĐÉ, BỀN, CHẮC, CHẠY MÁU, ÍT HAO,

VÉLOMOTEUR
domino
XE GẮN MÁY

Âm-ba-da
tự-động
(Embrayage Automatique)
Bảo-Kết Khong
sút Khong mòn



CÓ CHÚNG BÀY BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ

14, đường Amiral Roze-SAIGON - đT: 22.354

Chai Brillantine BOBEL

Tứ: là xức dầu thơm thứ quý nhứt



Một người bạn luôn luôn trung thành

LOẠN • tiêu thuyết của Duy Sinh • LOẠN • tiêu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

— Cố lẽ là soi bóng trong giếng mắt của nàng thì đúng hơn (!)

Cả hai rúc rích cười, Nghi lùn ở đâu chạy xòng xộc tới chặt ngang câu chuyện.

— Thôi, tôi xin các ngài, đến địa điểm rồi, mời các ngài vào mà khen cho nó được việc. Rõ thật là : « cà cuống chết đến dit còn cay » Người đã phờ ra mà còn rướn mãi cõi ghẹo gãi.

Lượn quanh mấy bức tường dựng bằng đá xếp, trung tâm Phong tuân tự tiến qua nếp công ngăn, vào một căn nhà ngồi ba gian. Một vài phút thi hành những động tác thường lệ, việc đầu tiên là trút ba lô xuống sân, giải tán vào trong nhà nằm nghỉ.

Mọi người đều thở ra, khoan khoái. Còng giung sướng bằng được trút gánh nặng giữa lúc thân hình mệt mỏi đến cực độ. Phong cảm thấy nhẹ lảng lảng, một niềm vui thanh thoát tràn ngập tâm hồn. Chàng vuôn vai, vãnh minh, xương kêu rắc rắc, người thấy dễ chịu dần nhưng hai bàn chân sưng vù lên, đầy đỗ như trái mận già chín.

Phong chậm rãi vào nhà, chàng nằm dài, ruỗi thẳng hai chân, ngoài cõi sang phía Hân :

— Sướng không bút mực nào tả được.

— Sướng hơn « ngồi bên em dưới tràng mơ màng » chứ.

— Sướng hơn nhiều.

— Nói phết.

— Đại khái là « ngoa ngoét hóa » vẫn đề ra một tí cho nó tươi. Có ai đánh thuế lời nói đâu mà sợ.

— Làng này khá đẹp đấy nhỉ ?

— Cảnh làng cũng đẹp mà người làng cũng xinh phải không nào ?

— Lúc nào cũng nói giọng nước dồi, ai biết đâu mà lần được.

— Thôi, không dấu chuyện nữa, nằm im lặng một chút để chuẩn bị tinh thần chịu đựng trong buổi « mồ xé » sắp tới.

TRUNG ĐỘI tập trung đầy đủ, có cán bộ đại đội, tiêu đoàn và trung đoàn tới dự buổi « mồ xé » hàng tháng này. Trước tiên ta hãy định nghĩa danh từ « mồ xé » cái đã. Mồ xé ở đây có nghĩa là bị « mồ tinh thần », do một bác sĩ đặc đạo trong « trường đảng » chỉ huy. Tất cả anh em trong đơn vị là những y tá phụ việc. Người ta hợp nhau rách rời những ngõ ngách sâu kín nhất của tâm tư một người. Phơi bày ra trước mắt tất cả những chứng bệnh của người đó... một là con bệnh lịm dần, hai là bị tiêu diệt hết cả thể của mình để biến thành một con người mới, hay một cái danh vitz mới trong guồng máy khắt khe, độc đoán của đảng. Hôm nay Phong là bệnh nhân bị mồ, chàng từ từ tiến lên bục giữa không khí cực kỳ trang nghiêm. Dở quyền sờ tay, chàng bắt đầu tự giác.

(còn tiếp)



MÁY NÉT ĐƠN SƠ

BÁ-LÊ QUÁ MẮT MỘT BẠN GÁI

còn được cảnh sát trông chừng theo, sợ bạn đang có ý đi tìm chốn thiên đường để giải thoát ?

Đời sống của phần đông gần như một cái máy. Sáng đề đồng hồ báo thức, dậy rửa mặt thay áo quần với vàng, ăn lối dạ rồi chạy với cho kịp métro hay « buýt ». Xuống xe, lại chạy qua đường mong tránh gấp đèn đỏ, đèn xanh để khỏi phải chờ bao nhiêu là xe hơi dằng dặc.

Vào sở làm việc đến 12 giờ, hoặc về nhà hoặc ra cà phê phần đông đều racà phê, ăn một cái « xang huýt » uống một cốc cà phê cho tỉnh rồi đi bộ quanh quần trong khi đợi hai giờ lại vào sở làm việc. Sáu giờ chiều ra về cũng phải chạy để dành lấy một chỗ trên các chuyến xe đông nghẹt. Chậm một phút là phải đứng nối đuôi không biết đến bao giờ mới tới phiền minh.

Trừ những ngày nghỉ lễ thì lo đi tìm khi trời, ánh nắng, hoặc màu xanh của cây cỏ trong các vùng lân cận cho bớt ngạt thở. Đề tiêu thi giờ và quên cái mệt mỏi của cả tuần lễ, họ chỉ có một cách là đi xem chớp bóng, dầu có phải đứng nối đuôi dài đến mấy cây số. Hoặc chui vào các hộp đêm nhảy đến suốt một đêm trắng.

...

Một điểm đặc biệt của Bá Lê làm cho du khách, nhất là những du khách Á Đông phải chú ý và lầm lức đỏ mặt nếu có tính cả thiện : những cái hòn trên quang « đường đóng đinh ». Nói thế cũng hơi quá đáng, nhưng dân Bá Lê quả thật là bạo dạn, họ có thể hôn nhau bắt cứ ở một chỗ nào, trên xe điện, trong vườn hoa, trước mặt cảnh sát, ngoài đường phố, dầu đèn xanh đã lên hay dầu xe ai có bẩm cõi sau lưng.

CUỘC SỐNG ở Bá Lê còn một điểm nữa là hấp tấp, vội vàng. Ngoài đường, người nào cũng rảo bước, lâm khi gần như chạy. Dàn ông cũng như dàn bà, người già cũng như người trẻ, nếu bạn chậm bước một tí người ta sẽ nghĩ thầm rằng bạn thất tình, hay thất nghiệp. Có thể bạn

biết con sông Seine có bao nhiêu nhấp cầu. Cũng không cần biết giòng sông phát khởi từ đâu và chảy về tận đâu. Thiên nhiên góp sức với người để cùng làm cho thành Phố Bá Lê có một diềm linh hồn.

DU KHÁCH ƠI, tâm hồn có mỗi mét sau những đêm trắng say sưa vi rượu, vi diệu múa French Cancan trong các hộp đêm, hãy ra tìm đây, giòng sông Seine sẽ thức tỉnh lòng người và gột rửa những cảm giác chán chường, u ám.

Mùa hè ư ? Gió nước mát sẽ lồng đến chân tóc bạn, thảm tàn tận các tế bào bé nhỏ.

Mùa đông ư ? Dưới chân cầu ánh lửa sáng hồng lập loè sưởi ấm bao nhiêu tâm hồn cô quạnh. Những anh chàng « clochards » rải rác nằm hai bên bờ sông là những kẻ phong lưu gấp mấy lần nhà triệu phú Mỹ, vì họ không biết tinh toán lo buồn. Còn nữa, những hàng sách ở dọc hai bên bờ. Chủ hàng sẽ là người bạn đáng yêu nhất của ai ít tiền mà muốn tìm mua sách.

Có người mẩn đời chỉ sống cạnh con sông Seine.

Một bức tranh nữa nếu bạn muốn xem bạn hãy đợi chiều về, đến Place de l'Etoile, đứng dưới Arc de Triomphe, nhìn thẳng xuống đại lộ Elysées. Bạn có thấy gì chẳng ? Lắp lánh muôn vì sao rực rỡ ngang dọc, đó là ánh đèn của những chiếc xe không ngừng dang nhộn nhịp dâng cuộn cuộc sống tung bừng của Bá Lê lúc chiều về.

Một điểm mà ta không nghe, không thể nhìn được, ta cần phải sống ngày Bá Lê mới có thể biết. Đó là cái tình lưu luyến đối với Bá Lê. Dù bạn có là người xứ nào đi nữa, khi đã ở đất Bá Lê rồi thì bạn cũng khó muốn rời nếu không vì một lý do lớn bắt buộc. Dẫu Bá Lê có bao dãi bạn, bạn vẫn sẽ thấy nặng lòng khi nghĩ rằng biết bao giờ mới lại gặp Bá Lê.

Bạn ơi, Bá Lê đẹp lầm và lòng ta làm sao mà quên được...

Cà HƯƠNG TRANG.

GIẾT CÁC LOẠI SÂU BỌ

CHI NHÂN TRÊN NÚT NÀY

ATOMISEUR AGIR

CÓ BÁN KHẨP NỐI

SONAPHAR 102, đường M^e de LAITRE de TASSIGNY

PUBLI-ASIA 54

Binh BAN tuy dữ! Đứng sợ!
Nếu quý Ngài biết dùng ngay thuốc:
ĐẠI-DỨC TIÊU BAN LỘ

Là một thứ thuốc trừ và
ngừa các chứng ban trái,
cảm nóng v.v. rất thần hiệu.

Thuốc TIÊU BAN LỘ
cơ rất nhiều hiệu xin
nài cho được của hiệu.
DAI-DUC
mới có linh nghiệm

Nhà thuốc
DAI-DUC Nhân con ngựa

TỔNG-CUỘC: 372, ĐÔNG-KHÁNH.CHOLON
CHI-CUỘC: 103, DELAPORTE - NAM-VANG

BỜI MỚI số 144

SÔNG ĐÒI NAM DÂN HỘI

THÚ SỐNG CỦA NGƯỜI GIÀ

CHẾ ĐỘ GIA ĐÌNH Trung hoa, theo tôi quan niệm, là một sự giàn xếp cách sống riêng biệt của từng hảng người già và trẻ. Tuổi trẻ có nhiên không cần phải tự sán sóc tới mình quá và cũng không cần quá nhiều liên nghĩ như tuổi già.

Một đứa nhỏ không nhận thức được các thiêng vật chất của nó. Vì lẽ ấy mà một đứa nhỏ nhà nghè cũng sống sung sướng như con nhà giàu.

Đứa nhỏ có thể đi chơ không và với nó thì không mang giày lại là một tiện nghi làm cho nó thích thú, còn người già mà phải đi chơ không gì là một việc khó khăn. Đứa nhỏ có khi buồn nhưng chỉ là sự buồn qua

* LÂM NGỨ ĐƯỜNG *

loa và dẽ quên được. Nó không nghĩ đến tên và không phải như người già có một tên tì mặc cảm đối với kẻ triệu phú.

Tại sao vậy? Ấy chỉ vì tuổi nhỏ chưa phải lo đời sống như những người lớn. Những thói quen, tập xấu của nó chưa thành hình; nó chưa đến phải nô lệ cho lỵ cà phê ngọt như thường thấy ở người lớn; nó có thể uống gì cũng xong. Nó có ít thành kiến về chủng tộc và lại không hề có thành kiến về tôn giáo. Nhưng ý kiến và tư tưởng của nó không bị mắc kẹt trong những vết đường săn cỏ.

Vì vậy, người già thường bị lệ thuộc hơn người trẻ vì họ có những ngại ngùng lo sợ nhút định và những thị hiếu rõ rệt.

Ở người Trung hoa đã này nở từ hồi xưa, một linh cảm thương yêu tuổi già. Người Trung hoa không có tình thương yêu đòn bẩy, con nít bằng người già. Cái tu tưởng áy đã được Mạnh Tử diễn đạt trong câu này: « Người già không thể mang nặng ở ngoài đường. » Câu này cũng là tiêu chuẩn cho một chánh phủ thân dân.

Theo cái quan niệm « nước phải

chảy xuống » của người Trung hoa thì cha mẹ thương con, người già thương trẻ là lẽ dĩ nhiên rồi. Song con thương cha mẹ, người trẻ thương người già, là điều phải căn giáo dục cho con người. Các vua sultan Trung hoa tỏ lòng thương người già với những lời văn rất hào hứng, kích thích. Người Trung hoa không thấy sự ăn năn nào lớn cho bằng không được phụng dưỡng cha mẹ già hoặc không được có mặt bên cha mẹ khi người hấp hối.

Trong khi tôi cố gắng so sánh nhau sinh quan giữa Đông phương và Tây phương, tôi không thấy những chỗ dị đồng tuyệt đối.

Riêng chỉ có quan niệm đối với tuổi tác thì Đông, Tây

có khác nhau gắt gao, và ở về hai thái cực nữa.

Tuổi già ở Trung hoa được biệt đãi, những người ăn xin già nua tuồi tác được dân chúng thương xót đặc biệt.

Người đã trọng tuồi bèn trọng trọng chuẩn bị ngày mừng ngũ tuần của mình; những người già có và những quan liêu ăn mừng từ tuồn nữa. Người Tàu muốn già có vẻ vì một lẽ dễ hiểu: tuổi già được trọng vọng.

Trái lại ở Âu, Mỹ, người ta lại muôn có vẻ trẻ trung. Một người già được khen là trẻ, thấy sung sướng trong lòng. Vì nói rằng họ « trẻ » tức là nói họ « mạnh khỏe ».

Song người Trung hoa cũng quan niệm rằng vừa già vừa trắng kiên là hạnh phúc nhất trên đời. Có những ông già đầu bạc râu trắng mà còn có cặp má hồng hào, sống cuộc đời an nhàn bình tĩnh.

Nhân sinh quan của Trung Hoa là sống trong tuồi già mà cũng sống trong lạc thú và hạnh phúc.

TẾ XUYÊN
lược dịch

GIỮA LÚC nước Người làm cảnh rạch đồi sơn hà thì xã tắc Trung Hoa cũng bước vào vòng nghiêng ngửa: nhà Thanh lật đổ nhà Minh, nghĩa là thêm một lần nữa Hán tộc bị giỗng rợ miền Bắc thon tinh. Do đó mới xảy ra một kỳ tích chưa hề thấy trong lịch sử dân Việt: dân Tàu, không chịu được ách nô lệ ngoại bang, kéo nhau sang « trú ngụ » ở nước Người.

Thì đây chứng tích:

« Năm kỷ vị (1679) có quan nhà Minh là tổng binh trấn thủ đất Long Môn (Quảng Tây) Dương Ngạn Bích, phó tướng Hoàng Tiến, tổng binh châu Cao, châu Lôi và châu Liêm (thuộc Quảng Tây) là Trần Thượng Xuyên, phó tướng Trần An Bình, không chịu làm tối nhà Thanh, đem 3,000 quân cùng 50 chiếc thuyền sang xin ở làm dân Annam. Chúa Hiền nhân muôn khai khẩn đất Chân Lạp, bèn cho vào ở đất Đồng Phố (tức là đất Gia Định). Bọn Ngạn Địch chia nhau ở đất Lộc dã (tức là đất Đồng Nai thuộc Biên Hòa), ở Mỹ Tho (huyện Định Tường), ở Ban Lân (thuộc Biên Hòa) rồi cày ruộng làm nhà lập ra phường phố, có người phương tây, người Nhật Bản, người Chà Và đến buôn bán đông lâm ».

Bất vốn là đất Chân Lạp, do người Việt tổ chức việc cai trị, để cho « quốc tế » kinh doanh, tinh ra đến nay được 275 rồi thì dĩ nhiên là lớp dân « di cư vì di quốc » (là con dân nhà Minh) kia phải nhận nơi cư trú của mình là quê hương (do đó mới có danh từ Minh Hương) để lớp người... thiểu què hương ấy tự đặt tên cho mình) và bản dân thi vẫn, vì trọng họ mà gọi là Khách, là Trú. Ngoài cái công giúp nhà Nguyễn Kinh Doanh, khai thác miền Thủ Chân Lạp, lớp chiến sĩ bắt khuất ấy, vốn là hạng người trung kiên già dì lại thuộc một giống chỉ biết « có làm, có ăn và có để » thôi, lớp chiến sĩ đó đã bình trị nổi cả miền hạ bạn sông Cửu Long, rồi lập nên được một đội quân bách chiến, dũng tay cho Chúa Nguyễn rất nhiều trong công cuộc khai hóa Chân Lạp. Sứ có chép rằng :

« Năm Mậu thìn (1688) những người khách ở Mỹ Tho làm loạn. Hoàng Tiến giết Dương Ngạn Bích đi, rồi đem chúng đóng đồn ở Nan Khê, làm tàu đúc súng để chống nhau với người Chân Lạp. Vua Chân Lạp là Nữ Ông Thu cũng đào hào đắp lũy để làm thế cỗ thủ và bỏ không chịu thắn phục chúa Nguyễn nữa. »

« Bấy giờ chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Trân sai quan đem quân sang đánh đẹp, dùng mưu giết được Hoàng Tiến và bắt vua Chân Lạp phải theo lệ triều cống. »

Đồng thời, phe quân nhân Trung

ĐỜI MỚI số 144

NGƯỜI VIỆT VÀ ĐÁNG YÊU

MỘT KỲ TÍCH

(trong cảnh rạch đồi sơn hà)

(GỬI LÀNG VĂN BÉNTRE VÀ HÀ TIỀN)

Quốc đó lại còn góp phần rất lớn vào việc « cai trị », tức là việc tổ chức xã hội, của vùng mới thu phục được kia. Thật là một sự nghiệp vĩ đại, chứng tỏ hùng hồn khả năng chiết tuỷ về tinh thần phát triển của người Việt, và tinh thần « đồng hóa » của hai giỗng Việt Hoa :

« Năm Mậu Dần (1698) chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Chu sai ông Nguyễn Hữu Kinh làm kinh lược đất Chân Lạp, chia đất: Đồng Phố ra làm dinh, làm huyện, lấy xóm Đồng Nai làm huyện Phúc Long và xóm Sài Gòn làm huyện Tân Bình. Đặt Trần Biên Dinh (tức là Biên Hòa) và Phiên Trần Dinh (tức là Gia Định) sai quan vào cai trị. Lại CHIẾU MỘ NHƯNG KẺ LUU DÂN TỪ QUẢNG BÌNH TRỞ VÀO ĐỂ LẬP RA THÀNH XÃ VÀ KHAI KHẨN RUỘNG ĐẤT. Còn những người Tàu ở đất Trần Biên (Biên Hòa) thì lập làm xã Thanh Hà, những người ở đất Phiên Trần (Gia Định) thì lập làm xã Minh Hương. NHƯNG NGƯỜI ẤY ĐỀU THUỘC VỀ SỞ BỘ NƯỚC TA. »

Xem đó thấy rõ, 1954 nào có khác chi 1698? Có khác chi đâu khi đồng bào Bắc Việt và Bắc Trung Việt đang ở tại đó vào Nam để mà « xây làng kiểu mẫu: Village pilote »? Có khác là họa chặng chỉ còn thiêu lòp dân Trung Hoa của họ Tưởng còn cầm cự với họ Mao chưa sang dựng... xã Minh Hương thôi.

Tuy vậy, những thành tích về hai mặt quân sự và hành chính đó, mặc



cũng sống cuộc đời tinh thần với một mức độ nêu không hơn thi cũng chẳng kém gi mức độ văn hóa của đồng bào Bắc Việt? Ai dám ngờ đâu kỳ tích đó là kết quả của sự đồng hóa giữa lớp chiến sĩ lưu vong Trung Quốc với lớp binh sĩ phiêu lưu Việt Nam cộng với lớp thổ dân vong quốc Chân Lạp?

Ai dám ngờ đâu là xa cách nhau cả ở trong không gian (Nam xa Bắc hàng ngàn dặm) lẫn ở trong thời gian (Bắc phát triển từ thời thái cổ, còn Nam thi mãi đến cuối T.K. XVII mới... lập quốc) ấy thế mà đồng bào Nam và Bắc lại duy nhất nỗi được về mặt sinh hoạt tinh thần đề mà thống nhất nỗi về mọi mặt chính trị quân sự và kinh tế?

Nếu việc đó là một kỳ tích thì đây là nguyên nhân :

« Bấy giờ lại có một khách Quảng Đông tên là Mạc Cửu, trong khi nhà Thanh cướp ngôi nhà Minh bên Tàu, bỏ sang ở Chân Lạp, thấy ở phủ Sài Mạt có nhiều người các nước đến buôn bán, BÈN MỞ SÔNG BÁNH BẮC (1) rồi lầy tiền chiêu mộ những lưu dân lập ra 7 xã, gọi là Hà Tiên. Năm Mậu Tý (1708) Mạc Cửu xin thuộc về chúa Nguyễn; chúa phong cho làm chức tổng binh, giữ đất Hà Tiên.

• Đến khi Mạc Cửu mất, chúa Nguyễn lại phong cho con Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ làm chức đô đốc, trấn ở Hà Tiên. MẠC THIÊN TỨ ĐẤP THÀNH, xây lũy, mở chợ, làm đường và rước thầy về dạy Nho học để khai hóa đất Hà Tiên. »

Vậy thì, không ngoa ngoắt, có thể vi Mạc Thiên Tứ với Sĩ Nhiếp xưa kia, mà lại là Sĩ Nhiếp đã được đồng hóa với dân Việt rồi nên dã thâm nhập vào lòng Việt. Do đó mà Nam Việt đã hóa ra « quê thứ hai của lớp Hán tộc lưu vong », và cũng do đó mà Nam Việt « yêu » con dân nòi Hán lắm. Cho nên mỗi dây ràng buộc người Hán vào người Việt đã cực kỳ là kiên cố về cả mặt huyết thống lẫn về mặt tâm tình từ ngót ba thế kỷ nay rồi. Hồi còn xa nhau làm sao được nữa?

KỶ SAU:

MỞ MANG BỜ CỐI

(1) Ngày trước Sài Gòn cũng thế ư?

Giá báo Đời Mới dài hạn
ngoài Nam Việt (cả cước phí):

3 tháng 84\$
6 tháng 168\$ 1 năm 336\$

Bưu phiếu xin đề tên Ô. Trác Anh.
Hộp thư 353 Saigon

BÌNH TĨNH
mà xét, tất phải
công nhận rằng
đời sống tinh thần
của người Việt
minh trội hẳn lên
ở ba đặc tính này:

Óc cụ thể,
Óc đồng hóa
và Óc chiết trung

Ba đặc tính đó đã
là cơ sở cho cuộc
sinh hoạt về tâm trí của người dân
Việt, suốt từ thời thái cổ cho mãi tới
ngày nay. Nhìn có nền cẩn bảo về nhân
sinh, tức là nhờ có Nhân sinh quan
đó mà, trải qua không biết bao nhiêu
lần cơn ba dào, giống nồi chưng ta vẫn
còn tồn tại và vẫn còn thừa khả năng
phát triển hoài hoài. Nói khác đi thì
xưa rày nền Nhân bản của dân tộc
Việt Nam vẫn căn cứ trên một quan
niệm rất thực tế, rất mềm dẻo và rất
phải chăng đổi với ngoại giới (thiên
nhiên và xã hội) cũng như đối với
nội tâm mình.

Sở dĩ có được một quan niệm đặc
biệt như vậy, trước tiên là nhờ vào

1.— Vị trí địa lý :

Sống giữa hai khối người không lồ
(là Hoa và Án) và luôn hai ngàn năm
không những đã phải liên miên
đối phó với bọn láng giềng mạnh
cánh hồn minh gấp bội, mà đê mưu
sinh lại còn phải khai thác một miền
tuy đất đai thì phi nhiêu thật đó song
luôn luôn bị nạn hòng thủy và hạn
hán đe dọa, thành thử người dân
Việt bắt buộc phải dồn hết năng lực
vào có mỗi một việc là lo ăn thô. Lo ăn :
lo làm ra được miếng ăn, lo giữ lấy được miếng ăn. Thế cũng
đủ hết đời. Và hết đời nó sang đời
kia chỉ có một công tác : chống với
thiên tai, do giòng sông Nhị gày ra,
đê làm ra miếng ăn ; chống với ông
Tàu ông Án đê gữ lấy miếng ăn.

Tự trung, hoàn cảnh của người
Việt, về năm 2979 trước Tây lịch (là
năm khai quốc ở vùng Động Đinh hòn)
cũng đúng như về năm 1954 sau T. L.
(là năm qua phản đất nước ở miền
Bến Hải), không lúc nào có đủ thời
giờ để nghĩ đến cái gì khác cái ăn cả.
Thì bảo làm sao mà còn « nghĩ » được
đến cái gì là « tu duy », là « trù
tượng » nữa ?

In như lớp người thái cổ, sống đời
sản cầu, luôn luôn bị hổ gấu thường
lưỡng hầm dọa (do đó mà khiếu quan
sát rất bén nhạy), người dân Việt
cũng phải tập trung toàn năng lực vào



CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT-NAM

TÍNH CHẤT NGƯỜI VIỆT

việc nhận xét sự vật quanh mình (toàn
là thù địch với mình cũ), do đó mà
óc cụ thể phát huy đến tận lỵ
(chứng cớ : danh từ người Việt dùng
để trả sự vật cụ thể thật là nhiều vô
kẽ). Rồi cứ thế, đời sống vật chất
quá ư vất và đã uốn nắn ráo riết
đời sống tinh thần vào vòng cụ thể
(bằng không thì chết ngay), và, ngược
lại, đời sống tinh thần quá cụ thể lại
khuôn đức gay gắt đời sống vật chất
vào vòng thực tế (bằng không thì cũng
chết lập tức). Cứ thế, kiếp này sang
kiếp khác, người dân Việt muốn sống
còn tất phải luyện cho mình có được
một quan niệm nhân sinh rất là thực
tiến — quan niệm đó dần dần biến
thành bản năng sinh tồn.

Đó là tính chất ưu tiên của tinh
thần dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, lại còn nhờ vào

2.— Đời sống nông nghiệp :

Luôn luôn phải « hòa » mình vào
với phong thổ xứ sở (nghĩa là lệ thuộc
hoàn toàn vào bầu trời và mặt đất)
thì mới mong tạo ra được bột gạo mà
ăn. Vì « thiên có thời, địa có lợi thì nhân
mới hòi », và « mưa có thuận, gió có hòa
thì mới mong được phong đầy hoa cúc »
Do đó mà không lúc nào tinh tinh
người dân Việt không hướng theo
chiều biến chuyển của sự vật đê thích
ứng sao cho kịp thời — đê sống :

Bởi vậy tâm hồn con người trở nên
thuần thục, mềm dẻo, rất đê đồng
hòa với mọi ảnh hưởng ngoại lai.
Gia đình, như đã thấy, cuộc mưu sinh
trầm蟠 chất vật khiết cho người
dân Việt đã không có đủ điều kiện
« đi sâu vào nghĩa lý của sự vật » thi
đến lúc gấp được trào lưu tư tưởng
(hay hệ thống tư tưởng) nào khả dĩ
phù hợp với bản năng thực tiễn của
mình tất nhiên là thu nhận ngay và
đồng hóa tức thời.

Thành thử, về buổi đầu kỷ nguyên
là thời thâu nhập Hán học của Tầu
cũng như về cuối T. K. IX thâu nhập
Phật giáo của Án, cũng như về cuối T.
K XIX thâu nhập chủ nghĩa Cá nhân

của Pháp, cũng như về khoảng
1925-30 thâu nhập chủ nghĩa Mác-Xít của Nga, và
cũng như rồi đây thâu nhận chủ
nghĩa Duy Thực (Pragmatism) của Mỹ, bao giờ và
lúc nào người dân Việt cũng « tùy
thời, tùy thế » mà tuy thoát kỳ thủy thi « ôm chầm »
lấy ý thức hệ ngoại lai, song dần dần
lọc lõi lấy phần tinh hoa của ý thức
hệ đó để làm của riêng cho mình.

Bởi vậy, vì hoàn cảnh địa lý cheo
leo và vì sinh hoạt kinh tế gay go nên
người dân Việt không thể tạo ra nổi
một ý thức hệ độc đáo, nhưng một
khi « đồng hóa » được ý thức hệ nào
thì rồi sao ý thức hệ đó cũng phải
ăn khớp với đời sống đặc thù của
mình nghĩa là :

3.— Tinh thần phải chăng :

Thi đấy, dân Tàu, dân Án mực mắm
đi vi Không giáo và Phật giáo ấy
thể mà « con nợ » của Không Tử
và Thích ca, là người dân Việt
thì vẫn đang hoàng sống một cuộc
đời tuy có trật tự, tuy có từ bi nhưng
không đến nỗi tôn ti và diệt dục
thái quá như hai bậc « chủ nợ » : đê
trả lời Tam Cương của Nho gia, người
Việt đã có dày nhau rằng : Phép vua
thua lètàng; Con hồn cha, nhà có phúc;
Lệnh ông không bằng công bà » ; đê trả
lời thuyết Ân ác tình cảm của Phật
tử, người dân Việt đã riết mệt;
«...Một cõi yểm thăm bổ bùa cho sự, sự
về sự ấm tương tư...»

Thi đấy đê trả lời cuốn Tố Tâm (đứa
con hoang của Chủ Nghĩa Cá nhân
Tây Phương), người dân Việt đã « kéo »
nhau về với đoàn thể bằng Tư tưởng
chính trị Bông Tây của Phan Tây Hồ,
Pháp Việt đê huỷ chính kiến thư của
Phan Sào Nam, Chiêu Bồn Nước của
Phạm Tất Đắc, và bằng « Vụ Yên Bát »
và bằng « iết của Cố Giang ».

Thi đấy đê trả lời thuyết Đức tài
phát xít của phe phái Việt Minh (đứa con
thiếu tháng của Chủ Nghĩa Mác-Xít),
người dân Việt đã đem máu đào xương
trắng ra, oái oăm chưa ! cùng kẻ (xưa
là thù chung, nay là đồng minh vì cùng
tôn thờ Tự do cá nhân) đê mà luôn
mười năm rồi cản đường bọn tay
sai khát máu của bè lũ Sát ta lin.

Thi đấy đê trả lời thuyết Duy lợi của
tui thực dân lục hậu (con hoang đang
ngắc ngoải của Chủ Nghĩa Duy Thực),
một số con dân đất Việt, nói tiếng

là có cảm tình với văn hóa Mỹ, đã
hỗn hào kêu gọi nhau như vầy (1) :

« Ta nhận thấy rằng những máy móc
khi cũ đã được phát minh, tưởng đê
khắc phục mọi trắc trở và nâng cao đời
sống mọi người ; nhưng đê đâu đã có khi
cơ khí đặt vào công xưởng thời lại khiến
bao nhiêu người bị đảo thải, trở nên lang
thang thất nghiệp ; mà số người còn lại, vì
phụng sự cơ khí, thời trớn nên người
máy, thất lạc giá cách con người. Họ đã
biết giới hoá và đồng thời bị vô sản hóa.

Một mặt khác, công nghệ và khoa học
bành trướng đã áp dụng cải tạo thiên
nhiên rất nhiều, nền kinh tế càng được
thêm thịnh vượng, nhưng trái lại con
người vẫn bị thiểu thốn đói rét. Tại sao ?
Vì máy móc phát minh, vì phương pháp
tinh xảo đã chỉ áp dụng đê phụng
sự « lợi nhuận » chứ không phụng sự nhu
cầu của con người.

« Về phương diện chính trị, con người
vẫn còn bị đê bếp. Maig danh dân chủ,
mà có những chế độ « Phong Nhâm » (2),
hỗn độn, đã biến tự do của con người
thành « sự tự do người bóc lột người »,
khiến biết bao con người bị xô đẩy trong
cảnh « tự do chết đói », « tự do đọa lạc ».

Ấy đây, với óc cụ thể, với óc đồng
hòa, với óc chiết trung của mình,
người dân Việt đã dung hòa mấy nền
ý-thức-hệ ngoại lai thành một ý-
thức-hệ hoàn toàn Việt Nam, tuy
chưa được đặt tên rành rọt, song ý
thức hệ đó đã tạo cho con em nước
Việt một cái gốc (nhân bản), một ánh
sáng (nhân văn) ; một chỗ đứng
(nhân vị), giúp cho ta tồn tại này nở.

Thế thì, trước khi định tu chỉnh
ý thức hệ ấy (cho nó thích hợp với
thời đại mới) thiết tưởng cũng cần
duyệt qua xem tiên tò và cha anh
chúng ta đã « đồng hóa » mấy nền
nhân bản ngoại lai kia ra sao, đê giữ
vững đời sống tinh thần cho ta đến
tận giây phút này ?

KỶ SAU :

NHÂN BẢN HÁN VIỆT

(1) Trích trong CHÍNH CƯƠNG của « Cán
Lao Nhân vi Gách Mạng đảng ».

(2) Cố lẽ là « HỒNG NHẬM, PHÓNG NHIỆM »
mà bản Chính cương in làm chặng ? H.V.P.

Dời chỗ

Nhà bảo sanh « PHƯỚC MAY ».
110 Boresse Saigon, (ngang bót quận
nhì), do cố Hai lâm chủ, dời lại 174-
173 đường Dumortier, đê hiệu « LIÊN
HOA », phòng rộng rãi, sạch sẽ, có
bác sĩ mỗi ngày đến xem mạch.

Chú nhơn kinh mời
CÔ HAI

khác bằng cửa con mắt »
nữa.

Phải biết chọn bạn đê
tránh những người ăn
không ngồi rồi, quen thói
xa hoa dâng diếm, chính
những người đó dễ làm
cho cô mất giá trị lắm đấy.

Thôi, vẫn tắt chúc cô
chóng « ăn ngủ được đê
mà vui sống ».

Bạn Nguyễn tấn Đỗ (Đà Nẵng) :

Đây là một sự thắc mắc mà tôi chưa tìm
được lời ra :

« Vào khoảng từ 12 giờ đến 15 giờ,
Trong phòng có 20 quân nhân (toàn là sỹ
quan). Tôi có một máy thu thanh. Trong
số 20 sỹ quan ấy lại chia ra 2 nhóm: một
nhóm thì ứng vận máy thu thanh thật to
để nghe tin tức và một nhóm khác thì ứng
tắt hẳn đê đê họ được yên giấc ngủ trưa.

Vậy tôi nên theo nhóm nào ?

TRÀ LỜI.— Chà nan giải ! Xét rằng
ngủ trưa cũng cần mà nghe tin tức đê
theo dõi tình hình thì cũng không
kém phần quan trọng. Nghĩa là hai
« phần » cũng nặng đồng cân đồng
lạng như nhau.

Vậy chỉ có một cách là « tổ chức »
một buổi họp thảo luận đê trưng cầu
ý kiến (càng thêm vui và sê cài nhau
chí chóe, đang trê trung cả mà).

Lẽ có nhiên lập luận bên nào cũng
vững. Và cuối cùng thì lấy điều
quyết xem bên nào thắng số, theo
nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.
Nhưng cũng cần đê hai phe đều được
thỏa mãn cả. Vì dụ các ông « thích
ngủ », thắng thì những ông « thích
nghe » phải chịu khó tập họp lại một
góc phòng rồi vẫn nho nhỏ đê vừa
đú cho các ông ấy nghe thôi.

Còn nếu các ông thích nghe đa số
thì những ông « thích ngủ » cũng phải
chịu khổ ngũ một góc phòng cốt
tránh xa máy phát thanh đê rồi lấy
bóng mà bị chặt hai lỗ tai lại.

Thế là lưỡng tiện: chẳng làm mất
lèng ai chảng ai còn nói: « sự bảo
sự phải, vãi bảo vãi hay nữa » vì rằng
còn phải trọng « tự do cá nhân chứ ».

Bạn Phạm Ngọc Nhiệm (K.B.C 4.171) :

Tôi ở Hải Phòng Bắc Việt, trên một năm
nay tôi đã yêu một cô gái cũng ở thành
phố ấy và chính cô cũng rất yêu tôi.
Chúng tôi đã được hai gia đình nhận
lời dinh ước, chỉ còn đợi ngày cưới.

Thế rồi ngày cưới đến vào lúc mà tôi
vì nhiệm vụ phải rời Bắc vào Trung. Gia
đình muôn tôi ở lại nhưng vì chí quyết,
tôi nhất định đi. Vì sự đi xa của tôi nên
chuyện cưới vin bị gia đình vợ bác bỏ.
Dù sao tôi đã định là vẫn đi.

(đọc tiếp trang 34)



UNE ACTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE URGENTE DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

TRẦN VĂN CĂNG

Architecte, Directeur Administrateur de la
Société d'Etudes du Développement
Economique du P.M.S.

QUELLE que soit l'ampleur de son champ d'application — zone-té nioia locale, secteur régional ou cadre d'ensemble du territoire, la valeur d'une action constructive au Viêt Nam est subordonnée à un certain nombre de facteurs qui dépassent les problèmes habituels d'une autarcie économique.

LES INFLUENCES EXTÉRIEURES

Au Viêt Nam particulièrement, les productions dominantes, agricoles ou minières, sont solidaires de marchés d'exportation, donc de l'économie générale du Sud-Est Asiatique et du Pacifique.

Un équipement en moyens modernes de production (machines agricoles, outillage artisanal, installations mécaniques) est, dans l'immédiat, assujetti aux possibilités d'importation.

De ce seul point de vue, l'action économique au Viêt Nam prend déjà un aspect international.

LE PASSIF DE LA GUERRE CIVILE.

Au dessus même de la loi des prix de revient internationaux, ont surgi les impératifs de solutions urgentes :

— Pour un statut des réfugiés et des victimes de la guerre.

— Pour le reclassement des prisonniers libérés et des démolisés.

— Pour le resserrement de l'unité nationale gravement menacée par la proximité des élections générales.

NÉCESSITE D'UN CHOC PSYCHOLOGIQUE PAR DES RÉALISATIONS RAIDES

Si, dans les circonstances normales il est logique d'étudier une action économique par la formule d'un plan quinquennal ou d'un plan décennal, par contre la menace des drames latents impose la recherche de résultats presque immédiats.

La préparation d'une structure en profondeur doit donc être précédée de réalisations rapides et spectaculaires faisant éclater des forces dynamiques, projetant par des exemples pratiques et concrets les espoirs justifiés d'un équilibre national.

COMPLEXITÉ DES PROBLÈMES VIETNAMIENS

Pour aller vite, on pourrait être tenté de s'inspirer des programmes d'aide économique mis en route dans d'autres pays du Sud-Est Asiatique par les missions d'experts britanniques ou américains, selon le Plan de Colombo ou le Point IV des Etats-Unis.

(suite page 32)

TRONG NHỮNG TÌNH TRẠNG ĐẶC BIỆT CẦN CÓ MỘT HÀNH ĐỘNG CẤP TỐC về kinh tế và xã hội

của TRẦN VĂN CĂNG

Kiến-trúc-sư, Giám-đốc Hội Nghiên-Cứu
Phát-triển Kinh-tế miền Cao-Nguyên

TẠI VIỆT NAM, các công cuộc kiến thiết thường đòi hỏi những yếu tố vượt ra ngoài khuôn khổ những vấn đề thông thường của một nền kinh tế tự túc. Những yếu tố ấy vẫn trở nên cần thiết dù là lấy một địa phương, một bộ phận hay toàn thể lãnh thổ làm phạm vi áp dụng.

ÀNH HƯỚNG NGOẠI LAI

Đặt biệt ở Việt Nam, những ngành sản xuất chủ yếu, như là canh nông hay khoáng sản đều liên hệ với thị trường xuất cảng, tức là nền kinh tế đại dương của Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Công cuộc cung cấp dụng cụ sản xuất tối tân (các máy móc về canh nông, máy dùng vào thủ công nghiệp, cơ sở máy móc) trong tình trạng khẩn cấp hiện thời, đều lệ thuộc vào những khả năng nhập cảng,

Nguyên về phương diện này, hoạt động kinh tế tại Việt Nam đã có một hình thái quốc tế rõ rệt.

NHỮNG MÓN NỢ DO CUỘC NỘI CHIẾN ĐỀ LẠI

Vượt lên trên cả định luật về giá vốn tại thị trường quốc tế những giải pháp cấp tốc đã xuất hiện :

— Đề án định một quy chế cho những người lánh nạn và nạn nhân chiến tranh ;

— Đề định lại đẳng cấp cho các tù binh được phóng thích và giải ngũ ;

— Đề xiết chặt nền thống nhất quốc gia đương bị công cuộc lồng tuyển cử sắp tới để doạ nặng nề.

CẦN PHẢI HÀNH ĐỘNG NHANH CHÓNG ĐỂ KHÍCH ĐỘNG NHÂN TÂM

Nếu trong những giai đoạn bình thường vẫn đề thành lập một chương trình kinh tế năm hay mười năm là hợp lý thi, trái lại, trong khi những thảm họa ngấm ngầm đương đe dọa đất nước, hoạt động kinh tế cần có những kết quả tức thời.

Vậy để sửa soạn một tổ chức kinh tế về bề sâu, cần phải cấp tốc thực hiện những thành quả ngoạn mục thi mới phát huy được những động lực khả dĩ làm nảy bật những hy vọng chánh đáng của một thế quân bình quốc gia

SỰ PHỨC TẠP CỦA CÁC VĂN BÈ VIỆT NAM

Để mau tiến, người ta thường muốn phỏng theo các chương trình viện trợ đương thực hiện ở các nước khác thuộc Đông Nam Á do những phái bộ giám định Anh hoặc Mỹ áp dụng kế hoạch Colombo hoặc điểm thứ tư của Hoa Kỳ.

(Xem tiếp trang 32)

ĐỜI MỚI số 144

NHỚ CẢNH CÓ ĐÔ



ít tài liệu lịch-sử,
địa-lý và thi-ca về

THẮNG CẢNH TÂY HỒ

(tiếp theo Đời Mới số 143)



NĂM Cảnh huy nhà Lê (1768) chúa Trịnh Sâm có sai chúa đèn và khắc bia kỷ niệm; nhưng bia này sau bị vua Minh Mệnh ra lệnh hủy bỏ nên nay bia còn mà chữ mất. Bài « Vịnh đèn Trần Võ » của Tùng Thiện vương có nói đến tấm bia này :

Cao lầu độc thượng khứ đê hời,
Tích mịch hàn chung mệt sắc thởi.
Cố thụ hữu chí thê dạ nguyệt,
Tần bi vô tự tỏa thương đài.
Bách niên đồng tượng nguy nhiên tại,
Ngũ đại kim môn bán đê đỗi.
Chỉ thắng Tây Hồ vân thái hảo,
Tùy phong do phất họa liêm lai.
Bản dịch của Việt Ngâm :
Lầu cao một chắc ruột vỏ tor,
Trời tối chuông chùa tiếng vân vor.
Cây cổ có ngành treo nguyệt rạng,
Bia tàn mất chữ phủ rêu mờ.
Tương đồng muôn thuở còn tro troi.
Cửa ngọc năm triều nữa đồ hưa.
Lýa cổ Tây Hồ mây khá đẹp,
Bay theo chiều gió lợt rèm thưa.

Đến năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) ông Phan Huy Kiêm, tri huyện Vĩnh Thuận, trông coi việc trùng tu đền này một lần nữa để thành quy mô hiện nay. Cao Bá Quát cũng có thơ vịnh đến Trần Võ rằng :

Tích du vô kẽ phục đăng lâu,
Tà ỷ lan can vọng bích lưu.
Quần diệc đa tình đảo yên (?) thủy,
Ngã do di hận mân Thinh châu.
Nhật tà thiên địa song bồng mär,
Xuân tịnh giang hồ nhứt bạch âu.
Đao trưởng đương niên hành lạc xú,
Tàn hoa do tự cõi cung đầu.

Bản dịch của Việt Ngâm :

Chưa thè chơi xa lại dựa lâu,
Lan can ngồi chênh ngầm dòng sâu.
Nước mây đưa khách thêm nguồn cảm,
Doi bài riêng ta chất khói sâu.
Trời đất bóng chiều phơi tóc bạc,
Giang hồ xuân lặng lẽ mình âu.
Trò vui ngày trước là nơi đây,
Cung cũ hoa tàn trải mây thu.

Khoảng giữa đường Cổ Ngư, bên phải là điện Ngọc Hồ làm trên một gò con giữa hồ Trúc Bạch, thờ bà chúa Liễu Hạnh, bên trái cạnh Hồ Tây, trên một khoảng đất án trời ra hồ, có một ngôi chùa lặng lẽ núp dưới những cùm chuối um tùm. Chùa này trước là chùa An Quốc & bờ sông bì nước lụt đi vào và dựng trên nền cũ đền Hàm Nguyên, năm 1615 nhà Lê.

Chùa lấy tên là Trần Quốc từ năm Vĩnh Tộ thứ 10 đời vua Lê Thần Tôn cho đến năm Dương Hòa thứ 5 chùa Trịnh Tráng cho sửa sang lại chùa rộng thêm và đổi tên chùa là Trần Bắc.

Chùa Trần Bắc xưa là hành cung cũ, vua Lê chúa Trịnh thường rời ngự đê thường sen nén nơi đó trước đã được tô điểm huy hoàng. Nay thi chỉ còn là mấy mái chùa tịch mịch, cỏ rậm, lá nhèo, với tiếng mõ chậm rãi và tiếng chuông ngàn dặm trong những lúc xâm tối. Bà huyện Thanh Quan đã có bài vịnh chùa Trần Bắc như sau :

Trần Bắc hành cung cổ dãi dẫu,
Khách đi qua đó chạnh niềm đau.



Mấy tòa sen rất mùi hương ngọt,
Nǎn thức mây phong nếp áo chờ,
Sóng lớp phế hưng coi đã rộn,
Chuồng hổi kim cõi lắng cảng mau.
Người xưa cảnh cũ náo đấu tá,
Khéo ngắn ngor thay lũ trọc đầu.

Hết đường Cổ Ngư, men theo bờ hồ rẽ về bên trái là địa phận những làng Nghi Tâm, Quảng Bá, Bưởi (An Thái cũ), Thụy Khê v.v... Lui về phía nam một chút, song song với làng Thụy Khê là một con đê cao của làng Ngọc Hà, cạnh vườn Bách thảo. Đặc điểm làng này là những vườn hoa quanh năm thơm ngát. Xưa đây là phường Khán Xuân mà Hồ Xuân Hương đã nói tới trong bài vịnh Tây Hồ :

Êm ái chiều xuân đến Khán dài,
Lặng lâng chẳng bạn chút trăn ai.
Ba hồi chiều mờ chuồng gầm sóng,
Một vũng tang thương nước lợn giờ.
Bè di ngàn trùng khôn tắt cạn,
Ngườn ăn trăm trượng đê khơi voi.
Nào nèo cục lạc là đầu tá,
Cục lạc là dây chín rô mười.

Tuy Hồ Tây không phải hoàn toàn là cõi cực lạc, chỉ « chín rô mười » thôi, song phong cảnh thực là cả mươi phần cầm tú. Một làn nước trong mènh mang bát ngát, xa xa về phía tây bắc, giây núi Ba Vì xanh nhạt hòa hợp với mấy cánh buồm trời, họa thành một bức tranh làm rung cảm lòng người :

Tứ bể cảnh vắng leo,
Một vũng nước trong veo;
Phấp phới buồn ai đó?
Xa xa mệt mải cheo.

(VÕ DANH — Tây Hồ buổi chiều)

Trong cảnh đẹp êm dịu và gợi cảm đó nhiều mặc khách thường bầu rượu túi thơ, lèn đèn một chiếc thuyền con, buông theo giòng nước mà ngâm vịnh như Nguyễn Khuyến với bài « Đạo Tây Hồ » :

Thuyền lan nhẹ nhẹ,
Một con thuyền dũng định dạo Hồ Tây.
Sóng rập ròn sắc nước lấn chiếu mây,
Bát ngát nhè nhẹ ghẹo người du lâm.

Yên thủy mang mang vỗ hòn cầm
Ngư long tịch mịch thực đồng tâm.
Rugen lung bầu mong môi bạn tri âm,
Xuân vắng vẻ biết cùng ai ngâm họa.

Gió hagy hagy mùi hương xá,
Nhác trong lén vách phẩn đê bài.

Thơ ai xin họa mệt bài.
hoặc thần thơ đến đó ngâm giang,
vịnh gió cùng nhìn chiếc lá vàng bay,
quên phát hồn cõi đời vật lộn, như
Nguyễn Khắc Hiếu với bài « Tây Hồ
vọng nguyệt » :

(dọc tiếp trang 29)

« HÀN BỊT KHÔNG... » Tiếng rao của người thợ hàn từ xa xa vọng lại không có vẻ mờ mịt như tiếng rao quẩy sảng, cũng không có vẻ quảng cáo khách sáo như những gánh hàng tạp rong ngìn lèn giữa buổi chiều về. Người thợ hàn lạnh lanh cất tiếng rao... giọng anh ngắn ngủi mộc mạc và nắc lèn như một tiếng kêu công phẫn, tự thân cuộc đời mình mà không biết san sẻ cùng ai, chỉ mong không gian pha loãng niềm uất. Trên khuôn mặt anh, làn da hẵn nếp den, chôn sâu bao nét phong trần tận hàng mi khép mắt, trên đôi môi dày thâm bầm khô khan.

Nâng chót lên, đầu anh loang loáng vàng trán hép đầm mồ hôi. Anh không cười và cũng không muốn khóc, nhẹ nhè bước chân qua khắp nǎo phố phường tận hang cùng ngõ hẻm với bộ áo quần nâu dã « và mực giang hồ » phai như màu sưa lạt.

Một gánh nặng chai vai, anh đã mang theo bao nhiêu dao búa, kèm cặp, sắt vụn ống thỏi, đủ cả dụng cụ cần thiết cho nghề nghiệp. Tiếng kêu kít của đôi gióng mày lưu luyến bên anh như một bản nhạc êm đềm muôn thuở, anh say sưa đi và đi mãi để hàn bít...những cái gì đã dò vỡ.

EM ƠI ! Ở giữa đô thành hoa lệ, giữa muôn tà áo nhưng lụa phất phơ xea ẩn trâm ngàn bộ âu phục thăm mỹ vương vương giữa khúc nhạc mê ly, thì tiếng người thợ hàn bít giác vang lên và lọt đến tai em, một trong muôn người thành thị, anh chắc rằng em sẽ chắt luối mà oán hận người kia tự nhiên vung ra một câu thô bỉ, chướng chang, giữa cung đàn ngày ngắt và em thấy người ấy len lỏi trong đám q'ý nhân kia, em sẽ mỉm một nụ cười mai mỉa sau khi chỉ chớp mắt nhìn họ không quá 2 giây đồng hồ. Rồi em nhìn lại bộ áo quần mới may của em, em rùng mình vì đã so sánh với họ ; em nhớ một bãi nước miếng trên thềm gạch hoa và đưa chân xoa ngay như cố xoá hình ảnh xấu xa của người thợ vô tình hiện ra trước mặt em rồi khuất dần biến ngời đô thị.

Em mong cho cuộc đời êm đẹp và không bao giờ rủi ro phải gặp người ấy một lần nữa, nhưng em sẽ đạt ý nguyện nếu tất cả muôn người ở đây đều có một tâm hồn như em ; anh muốn nói là xã hội không ai cần đến sự hàn gắn lại em.

Nhưng em ơi ! Em quên rồi, em có nhớ ngày hôm qua, chính ngày hôm qua anh còn thấy rõ lắm, em đang ôm chiếc bình hoa trong suốt như ngọc lưu ly, cầm vào nhiều thứ hoa quý giá rồi mỉm một nụ cười sung sướng khi em đã đỡ xong một ít nước làm mát lòng mấy nhành hoa em thường thức. Em ôm lấy bình hoa, áp nó vào ngực, đôi mắt say sưa, ngày ngắt, vì hương hoa thâm đượm ; em nuôi bao nhiêu mộng trỗng và hy vọng nó sẽ



NGƯỜI THỢ HÀN

làm đẹp lòng em, an ủi em, đem lại một nguồn vui tươi sáng. Em định sao khi đem khoe với ba em và đem để trên bàn thờ cúng ông ngoại, người thương em đã quá vãng, hay đem vào trong phòng đóng chặt cửa lại cho khỏi lạt hương, loãng ý.

Em đang phản ứng với hai ý nghĩ thi sảy tay chiếc bình hoa rơi trên nền gạch vỡ làm hai mảnh, nước chảy lai láng, hoa đồ từ tung và mặt em tái đi vì run sợ, vì tức giận sự vô ý của em. Lúc ấy anh thấy rõ em chắp tay trước ngực, đôi tay non đầy thành kinh, em cầu nguyện cho cành hoa không tàn tạ và mong em không tan vỡ trong một khoảnh khắc bi quan. 15 phút, 20 phút, em đã thấy vô hy vọng, ý nghĩ duy tâm ấy không làm em thảo nguyên ; em toan trở về với duy vật với thực tại em nhất mảnh vỡ với cõi lòng day nghiến, Nhưng may mắn thay, một tiếng rao « hàn bít » vang lên ..

Một tia sáng lọt qua đầu óc em, em chạy vút ra cửa gọi thất thanh người thợ vào em thuật lại đầu đuôi với từng câu ngắn như thòn thóc như van lợn ; sau những phút nhọc công, người thợ đã hàn lại chiếc bình hoa. Người thợ không quên dặn em cần phải giữ gìn cẩn thận,

mới mong khôi vỡ lại. Em ngắm chiếc bình hoa, nụ cười tươi tinh trở về trên đôi môi bê bồng.

Em ơi ! bây giờ anh đem em trở về dĩ vãng một tí nữa. Em có nhớ hồi em còn bé nữa ? Em đang tung tăng đuổi theo đàn bướm cánh nhung sắc sỡ, cố bắt cho được một con để thỏa chí tinh nghịch, nhưng em vô ý vấp ngã trên bụi rậm, đầu gối em xõi da, rát máu ; em đang ôm chân nhăn nhó, nhìn qua hàng rào mắt, những giọt máu quý báu đã bắt đầu rì rì, em òa lên khóc ; lúc ấy chị Lan ở bên cạnh nhà em, chị đã đến bên em, an ủi em.

Chị hỏi em có đau không ? bảo em đừng khóc nữa, chị dỗ dành em nhiều lắm và băng lại vết thương cho chóng lành ; xong xuôi chị dẫn em về nhà hòn lèn trán em và cũng không quên cho em chiếc kẹo ; chị mỉm cười ra vẻ vì đã sung sướng khi hàn gắn lại được vết thương cho em.

HÒM NAY với thực tại mà anh đã đem dĩ vãng để đổi chiếu để dán chung, anh chắc em cũng biết rằng, trên đời hằng hà sa số việc đồ vỡ cần hàn gắn vì va chạm, vì lấn lướt với luật sinh tồn. Vì đó là những vết thương làm hao mòn rồi đi đến tiêu diệt nếu xã hội không có một người biết hàn gắn.

Anh không tin rằng đời một ai trả nên chu toàn mà không trải qua bao cuộc thăng trầm biến đổi, làm sao (đọc tiếp trang 34)



TUỔI THƠ

Mến tặng hai em :
Đ.V.T. và Đ.T.N.G.

Ta thấy lòng rung êm
Khi nhìn những người em.
Đêm đêm dưới đèn sáng
Mái đầu hơi nghiêng nghiêng.

Mắt em như bồ câu
Tóc em óng xanh màu
Thông minh lộ trên trán
Em học bài cho lầu.

Sáng ngày khi nắng vương
Em cùng bạn đến trường
Em đọc bài nhanh nhều
Đề thầy khen dễ thương

Những bước đi xinh xắn
Của bàn chân nhỏ nhắn
Những người em thơ ngày
Như có nhạc vương vấn.

Gì đẹp bằng ngày thơ
Tuổi học sinh vô tư
Nhìn đời qua giấy trắng
Lòng không một vết nhớ

HƯƠNG QUÝ
(Bà-Nắng)



TÀN THU

Mến tặng chị Tiên

Mi ai khép khép mùa thu lại,
Trong bóng tăm tắp vạn cỏ sầu.
Nắng thoảng mờ đi trên vạn nèo,
Gió chiều heo hút bóng lèn mau

Một cánh chim về ở cuối sông,
Như hồn lưu lạc dâng chờ mong.
Trời tối xanh thăm, thời biêng biếc,
Và nhớ cùng thương bỗng đượm lòng.

Bến lạnh da già buồn béo hắt.
Thuyền ai ghé bến giữa tàn thu.
Đâu đây tiếng sáo sầu cõi tịch,
Thêm lạnh cho lòng khách viễn du

Sương muối hay là khói dịu dày,
Không gian mờ ảo giữa trời mây.
Mùa thu tàn nhẹ trong chiều xuang,
Trong cánh chim về, trong lá bay.

THƯƠNG BÌCH

ĐỜI MỚI số 144

EM BÉ THÔN GIA

Nhớ em tôi ngày ấy
Trên đồi vương bóng mây
Gió lay cành sim tím,
Em hát cùng cỏ cây
Em tôi bé nhỏ yêu gầy,
Áo nâu phai bạc bao ngày nắng mưa !
Em ơi, nhớ máy cho vuya.
Chiều xanh sớm nắng vẫn chưa hẹn về ;

Em mồ côi thuở bé
Bên cha già thân yêu,
Chân đồi bờ gác yêu !
Đói nghèo phận hẩm hụ !
Năm xưa dưới mái tranh nghèo
Em mừng tôi đến một chiều loạn ly
Em tôi thiếu mẹ yêu vội
Thiếu bàn tay dùi vỗ về mến thương

Những chiều đông mưa buôn
Tôi buồn nhớ quê hương
Em nhìn tôi chẳng nói.
Bên em tôi ấm lòng
Trăng xanh mùa ấy uất sương
Quê em lặng lẽ bến sông quanh buôn
Thuyền tôi từ buôn xuôi giòng,
Em tôi khóc hết đoạn đường tiễn đưa

Tôi bão em đừng nhớ
Nhưng lòng tôi xót xa
Chiều nghiêng bên thôn nhỏ,
Trăng in bóng tre ngà !
Em ơi, năm tháng chưa nhòa.
Hình em ở mãi thôn Gia ngút ngàn
Tôi đi trong bóng đỗ thành,
Tim đâu cho thấy chút tình bé thơ !

Thư em viết ngày thơ :
« Khi tắm chín buông ta,
« Khi nụ cà chớm nở,
« Gặng về kèo em mong !... »
Nhưng nước từ đây chảy mây giòng,
Bắc Nam khờ tú hận ly phân,
Em ơi ! sông núi buồn dỗi ngả
Mây nước thời gian đoạn cà lòng !

THANH THANH
Đà Nẵng



LỄU THẤP LẨU CAO

CỦA
PHÙNG YÊN KHANG

NGỒ HẺM cột thun lùn, từ ngách một dãy nhà to lớn, đồ sộ rẽ vào. Một bãi đất gõ ghề, phần công thở còn sót lại, trước dùng làm nơi đồ rác, được dọn dẹp gọn ghẽ.

Gia đình một người chẳng biết từ đâu kéo nhau đến dựng tạm cái mái nghênh dựa vào tường. Bốn bề trống huếch hoác, không một tấm phèn, một manh chiếu che đây. Nền đất được cào lên và san bằng. Một cái chồng tre, hai gánh thùng mủng.. tất cả «gia tài» còn lại.

Mời đầu, họ lang thang khắp các vỉa hè. Mắt nhìn ngờ ngác: từ biển quảng cáo xanh đỏ đến ánh đèn rực rỡ, tủ kính sáng lóa. Mầu sắc loạn xạ. Người chồng lèch thêch đi trước. Người vợ tay bế đứa con nhỏ, tay dắt thằng lớn theo sau. Chân bước dài bước ngắn, tập tành như mới biết đi; thỉnh thoảng mụ lại xách tuột, kéo sành sạch, hay lôi xốc thằng lớn mủi dán mắt vào tủ kính hay nghênh miệng hả hắc nhìn cảnh lạ đường phố.

Từ sáng sớm tinh mơ, họ đã đi, chẳng biết định hướng về phương nào. Tối đến mới thấy lục tục dắt nhau về.

Chân bã, bụng cồn cào, mắt mờ. Chẳng rõ thành phố rộng lớn, lầm bụi bay họ mặc chứng té bại, run sần, đau mắt.

Không ai biết họ ăn uống, tắm rửa thế nào. Trông mặt khó đoán tuổi. Nước da xám nắng bì bì như mặt chiếc bàn gỗ lâu ngày cău ghét. Mỗi lúc hếch môi, không rõ họ mếu hay cười. Quần áo trên người không còn dung nghĩa của nó, trông như một

mở dẽ và vuю troe khoác trên cái mắc xương gầy gò.

Sau những ngày mỏi gối, ruột cồn, mặt nhũn, thân run, người chồng đã kiềm được việc làm nhò một bạn phu khuôn vác mách dùm. Từ mờ sáng đã vác bụng không đi, tối mịt mới về. Có khi vợ và con đi đâu vắng, hắn lùi thui ngồi chồm hổm trên chiếc chồng, ngóng về phía đầu ngõ. Một vết sáng từ ngoài chiếu xiên vào. Hai bên tường cao dựng thẳng đứng như vách đá chèn một lối hẻm độc đáo.

Vài hôm sau vợ hắn cũng đã tìm được một chân dọn dẹp trong xưởng gàn đỗ.

NU CƯỜI NƯỚC NGOÀI



Người lái «ca nốt»

— Thưa ông bà chúng ta hãy đi qua một tí nữa rồi hãy nghỉ ngơi

vì ngoài nghè cổ truyền ra, họ có được biết gì thêm nữa đâu. Thằng cu lớn cũng có «việc»: giữ em ở nhà.

Thế là khôi thất nghiệp; cũng may. Không hiểu xa xắn ở đâu, nó đem về mấy chục ngon mia, nó cầm trống ngay trước lều. Suốt ngày it di chơi, chỉ quanh quần dùa với em. Mấy gốc mia được vài trò mưa lú nhú ngon xanh. Những lúc nhìn nó chăm chú vun bón, vợ thủ thỉ với chồng:

— Nhà nào giống ấy! Giống bố như lột, chẳng lúc nào rời tay khỏi đất ruộng.

Rồi ngước mắt nhìn xa xôi, mụ chép miệng thở dài:

— Chẳng biết đến khi lớn có được về cầm cái cầy cái cuốc gày dựng lại mảnh đất cha ông không?

Chiều về noi mái lều dã vương il khói và ánh đèn lù mù vàng lợt le lói chiếu trong chõc lát. Rồi bóng đèn lại xâm chiếm. Họ nằm thao thức, đuổi theo ý nghĩ riêng.

Buổi tối lảng chim trong im lặng và tắt hẳn trong mái lều xiêu vẹo thi tiếng kèn khiêu vũ ở trên lầu cao bắt đầu vọng xuống.

Chữ đèn neon buông ánh sáng lờ mờ đỗ đục. Biệu nhạc rú thét lên rồ im tắt. Đèn đỏ âm u bật sáng trở lại. Từng cặp chậm rãi rời nhau ra như tiếc rẻ cung bức «mè ly». Họ từ từ đi về bàn. Chàng «ky mã» uốn éo, rồi dường như thỏa chí bồng rống lên hồn hênh sau câu pha trò lật léo. Nàng «ky nữ» ghêch chân lên ghế, cố ý hờ hênh, nhưng vẫn tỏ vẻ như là tự nhiên vậy.

Mắt, mũi, mồm, chân tay làm việc không ngừng. Những cái nhìn ngẫu nhiên, nồng cháy, «sém cả da thịt». Những hương vị khêu gợi reo tiền thoảng chen với hơi thuốc lá, hơi rượu nồng nặc, hơi người ngai ngái. Những hàm răng bánh ra, môi toác rộng hép từng ly giải khát, từng ly chim cò rảng rít, và đủ hương vị «buồn nôn», «đớp», ngoạm từng miếng bánh ngọt ngoàm, lần với lời tán tỉnh hạ cấp.

Mắt ngầu ngầu đỗ đục, tay lơi là chân sờ soạng, xục xao, ngọ nguậy dưới mặt bàn.

Biệu nhạc lại bật lên rú giật. Đèn mờ ảo, từng lớp nhô ra sàn nhảy. Bước chân lảo đảo, kieng kieng,

Những thân hình bâ

lên nhún nhảy, kệch cỡm

Ánh sáng tha

đổi, mầu sắc đảo lộn, hình ảnh qua

ĐỜI MỚI № 144

cuồng, âm thanh rập rình. Người như «lên men»;

— Thế nào? Tống cổ chúng nó đi chua?... Lấy thêm chỗ làm nhà tiều, nhà tắm chử!

Hai đứa trẻ hơi tinh giác. Đứa bé ú ó. Người vợ chạy lại vỗ khẽ vào đít và ru nho nhỏ.

Giữa lúc vợ chồng sắp ra đi làm thi một giọng lơ lớ hỏi:

— È! Bi chua? Dọn di chử! Ai cho đến ở đây. Dọn ngay đi!

Vợ chồng ngờ ngác, ngờ ngẩn.

Tên gác nhà hùng hổ xông vào, xách chõng quang tung, tay giật mái lều: ràng nghiến kén kẹt, những đường gân nỗi lên mặt, trên tay màu «cà phê sữa» đậm, tiếng nứa khô kêu rụp. Mấy vợ chồng con cái ừa chạy ra ngoài. Thằng bé khóc thét lên. Người chồng tóm một củ chỉ phản kháng. Cánh tay tới tấp. Tiếng kêu thét thanh. Những bước chân từ ngoài ngõ chạy vào rầm rập.

Thằng lớn ôm cả 1 gãy hương vung lèn. Cáo xé, đẩm đá thumped Rãy đập, khóc lóc cởi choé. Hai con sọt hãi nép vào một góc. Hai thân người dàn ông và trẻ con ngã chui bên những gốc mía. Những mũi giầy đá th襌.

Miệng hai bố con ừa ra giòng máu đỏ tươi từ từ rơi xuống đất, màu đất xám lại như màu đất trước kia đã thăm mõi hối của cha ông nới đồng ruộng.

«LÒNG ĐẤT MẾN YÊU LẠI QUẶN LÉN...».

PHÙNG YÊN KHANG

— 54 —



TÌM ÁNH SÁNG

Anh có thấy chiều nay?
Nơi đó thành gió bụi
Một lão già đang say
Vạn người qua hắt hủi!

Lão vẫn cười... tảng dì
Đôi mắt nhìn rực ngác,
Như chải gót hay biết gì
Trên bờ đê rách nát.

Mặt mìn lão lang thang
Tới nhíp lòng rung động,
Cảm thấy đời sắp tàn
Mà mọi người đang sống...

Anh biết lão về đâu?
Lạnh lung trên đường vắng
Đắn mình trong đêm thâu,
Qua chuỗi ngày cay đắng!

Mặc dòng đời ngao ngán
Lão xa lạnh đỗ thành,
Bỏ mong tìm ánh sáng
Ở ngày mai Thành Bình.

SƠN QUANG

TÂN THUY

Cầu tre ngái ngủ trên dòng nước
Ngược cǎ trời trong lầu gõt hồng.
Tân thu tha thiết qua cầu hát
Sang mùa dịu dại ý đồng phong.

Ai xưa thắm lạnh qua vách nồng,
Nỗi lửa hờ lồng tận cuối thôn?
Và ai phóng bút lên trang trọng
Viết cǎ cő liệu của mảnh hồn?

Chà, mùa đẹp quá và thơ quá
Áo nőt phong phanh ngược phô
phường!

Thu ơi, đã hái bao nhiêu lá
Gửi nhớ nhung về tối viễn phương?

Riêng ta thơ thản trong rừng cǎm
Nghe tiếng thu tan, tiếng thu tan,
Nhật lâm sút đọng đôi tia nắng
Một ý dung từ gửi cő nhân.

ANH MẶC

★ TÌM HIỂU TRUYỆN KIỀU

THÚY VÂN CÓ GHEN KHÔNG

của TIỀU MẠNH THƯỢNG

T RONG Đoạn trường tàn thanh ngoài nhân vật chính tài sắc vẹn toàn là Thúy Kiều còn có một nhân vật phụ được mọi người phê bình rất nhiều đó là Thúy Vân. Người ta cho Thúy Kiều có một tâm lý sâu sắc trái với Thúy Vân không biết gì cả, chỉ sống hời hợt, phơn phớt, ít khi suy nghĩ đến một việc gì. Nàng luôn luôn sống với hiện tại bỏ qua khứ quên tương lai.

Vì lẽ ấy khi đã lấy Kim Trọng, Vân đứng lên để xướng Kim Kiều tái hợp một cách tự nhiên, quên hẳn địa vị của mình là vợ Kim Trọng. Cũng vì những cách hành động vô tư ấy nên ai nấy cho Thúy Vân sống bình thản, không suy nghĩ và không hề nghĩ đến sự ghen tuông. Từ nhỏ đến lớn tính tình nàng không thay đổi tí nào cả.

« Trong tiết Thanh minh, thấy năm mồ vò chử bén đường, Kiều dộng lòng rơ lụy nhớ đến con người xấu số « sống làm vợ khắp người ta » mà khỉ thắc phải « làm con ma không chồng » thì Thúy Vân tức cười cho chị :

Khéo dư nước mắt, khóc người đời xưa..

Gặp lục gia biến, Kiều bán mình chuộc cha, trong gia đình ai nấy lo lắng, thi Thúy Vân ăn ngủ như thường:

Thúy Vân chợt tỉnh giấc nồng...

dòng quá ngã ra bất tỉnh.
Vân nhận lời ngay, không một lời bàn luận, chứng tỏ nàng không suy nghĩ gì, chỉ nhận bừa cho được việc thôi. Chữ « vàng », này giống như chữ « vàng » của kẻ lèn ba.

Nửa năm về Liêu dương chịu tang chú, Kim trọng sang vườn Thúy tim Kiều thi cảnh còn người vắng, với tim kẽ láng giềng hỏi sự tình đầu đuôi rồi đến thăm ông bà Vương viên ngoại.

Thúy Vân nhận trách nhiệm thay chị kết tóc xe tơ với Kim thi đáng lẽ phải tỏ rõ nỗi lòng của kẻ bước chân ra, đã « cực trâm nghìn nỗi hẹn ba bốn lần », trái lại nàng im như tượng gỗ, phải nhờ đến lời mẹ:

*Trót lời hẹn với lang quân
Mượn con em nó Thúy Vân thay lời
Gọi là trả chút nghĩa người
Sau này dăng dắc muôn đời chưa quên
Kiếp này duyên đã phụ duyên
Đã dài còn biết sẽ đền lai sinh*

Thật vô tư như Vân xưa nay mới có một người.

Lấy Kim xong ta cũng không thấy Vân cho chàng biết chuyện, Kiều bán mình chuộc cha nữa. Không thay chị an ủi Kim Trọng, đến như kể chuyện Kiều với Kim Trọng mà không làm nổi.

Mã Giám Sinh sắp rước Kiều, trước khi ra đi, Kiều đau lòng nghĩ đến lúc « tráng thê quạt trước » cùng chàng Kim, suốt đêm không thể nhắm mắt phút nào được :

*Một mình nàng,
ngon đèn khuya,
Áo dầm giọt lệ,
tóc xe má sầu.*

Nàng tưởn g tượng trong trí óc đến nỗi lòng đau đớn của Kim Trọng khi đến vườn Thúy mà vắng minh, với vàng nhớ Thúy Vân thay minh mà chấp mối duyên cùng chàng, đem chiếc vàng với tờ bời trao cho em và cuối cùng vì xúc

Lúc tái ngộ, Kiều làm vào tình trạng khó xử vì Kim Trọng cứ quyết đòi lấy nàng thi Thúy Vân đứng lên làm mối đe Kim Kiều kết duyên cầm sắt; đem chồng mình gả cho người khác, đàn bà như Thúy Vân trên quả đất này khó kiểm được hai người.

Dựa vào cách hành động không suy nghĩ của Vân trong « Đoạn trường tàn thanh » ai nấy cho Vân vô tư, không biết đến chữ « ghen » là gì.

Vậy Thúy Vân không ghen chàng ?
Thúy Vân thoát được công lý « ghen tuông thi cũng người ta thường tình » chàng ?

Mở đầu quyền Kiều, Nguyễn Du không quên giới thiệu tài sắc hai cô con gái Vương viên ngoại.

Kiều ngoài cái tài thường lệ của gái quần thoa còn biết đến đàn hát thơ vàn và sáng tác một thiên « bạc mệnh lại càng não nhân ». Vì thế Kiều là người da tinh đa cảm, suy nghĩ nhiều.

Có thể nói được Kiều suốt đời trầm tư mặc tưởng, luôn luôn lấy tình cảm làm món ăn cho tâm hồn. Thúy Vân không có tài ấy, nên nàng không hề rung cảm trước một việc gì dù vui dù buồn. Nàng thấy một việc gì khi việc ấy khỏi con mắt nàng thì nàng không còn nghĩ gì đến nó nữa. Vì thế thấy mộ Đạm Tiên, Kiều sút chau sa mà Vân thì rầy chị « khéo dư nước mắt khóc người đời xưa ».

Nhưng phải nên hiểu tính tình Vân khi còn thơ ấu thì thế, chứ lớn lên đã lấy chồng thi tính tình đã đổi khác rồi. Chúng ta dựa vào hai bằng chứng. Một là con người trong vũ trụ phải tiến hóa cho hợp với luật của thiên nhiên. Quả đất quay và xoay, vạn vật trong vũ trụ biến hóa thì người đâu thoát khỏi lề lối ấy được. Tâm lý con người hay thay đổi, nay khác, mai khác để hòa hợp với sự tiến triển của thiên nhiên. Không Phu Tử đã than sự thay đổi đó bằng dòng nước con sông :

*Thệ dã như tư phủ, bất xả trú dạ.
(chảy mãi thế ư ! ngày đêm không dứt được).*

Hiền triết Ấn Độ đã tuyên bố « sự vật ngoại giới và nội giới đều là những giòng trôi chảy cả ».

Không riêng gì Đông phương mà Tây phương cũng thế; William James cho triều lưu tâm lý người ta luôn luôn thay đổi như giòng nước chảy không lúc nào giống lúc nào cả. Một triết gia tây phương tuyên bố: « Không khi nào chúng ta tìm được tâm hồn chiểu nay của chúng ta »

Thúy Vân lúc nhỏ ngày thơ, vô tư nhưng lớn lên tâm tình nàng phải đổi khác hợp với định luật tiến hóa. Dù không đổi nhiều thi phải đổi ít chứ lấy tính tình của nàng lúc còn nhỏ mà áp dụng suốt đời nàng thi tránh sao được nhiều

diều làm lạc.

Hai là tài quản làm con người thay đổi. Cố nhân đã dạy: « gần mục thi den, gần đèn thi sáng »

Lúc còn thơ ấu Vân chất phác, vô tư, nhưng theo chàng Kim làm bà huyện bà phủ, gặp các bà phủ, bà huyện khác, sao chàng giao thiệp rồi học đòi theo họ. Thấy cách ăn ở khéo léo, ghen tuông, khôn ngoan của các bà ấy làm cho Vân phải học lấy để biết kinh nghiệm ở đời. Tóm tắt lại Vân bây giờ là bà quan, đâu còn Vân ngày xưa vô tư nữa.

Đành rằng đối với Kiều là cốt nhục tình thâm nhưng Vân phải tìm cách bảo vệ quyền lợi và địa vị của mình.

Muốn lợi cho mình mà giữ được thể diện cho chị cho trọn đời đàng làm Vân nát óc suy nghĩ để chọn một cảnh nào cho hợp, cho Vân dàn màn kịch ghen một cách kin đáo buộc Kiều không thể nào kết duyên cùng Kim được...

Khi buổi tiệc hoa tại quan nhà mừng tim được Thúy Kiều sau 15 năm lưu lạc giang hồ, mọi người đều vui mừng ăn uống chứ biết đâu được Vân mở màn kịch ghen tại chốn này. Vân thừa biết nàng Kiều đã trở về thì Kim sẽ khảng khẳng đòi cuộc tái hợp, ông bà Viên ngoại tán thành thi lễ đâu Vân lại từ chối, mà lẽ cưới xong xuôi là sự đã rồi Vân biết nói sao được nữa. Vân lâm vào tình trạng khó khăn, phải xử dụng lý trí để dàn một màn kịch khôn khéo tại bữa tiệc sum vầy này :

*Tặng tàng chén cúc giờ say,
Đừng lên Vân mới giải bày một hai.*

*Rằng trong tác hiệp cơ trời
Hai bên gặp gỡ một lời kết giao*

*Gặp cơn bình đà ba đà
Vậy đem duyên chị buộc vào cho em
Cũng là phận cắt duyên kim
Cũng là máu chảy ruột mềm chờ sao ?*

Nhưng là rày ước mai ao
Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình
Bây giờ gương vỡ lại lành,
Khuôn thiêng lửa lọc đã dành có nơi
Còn duyên may lại còn người.
Còn vắng trăng bạc còn lời nguyền xưa
Quả mai ba bảy đương
vừa,
Đào non sớm liệu xe tơ
kip thi.

Thấy mấy lời nói trên đây của Thúy Vân, các nhà phê bình nóng nảy la lớn lên rằng Thúy Vân vô tư, không ghen tuông gì cả, nàng cố ép Kiều lấy Kim Trọng; Nguyễn Du tiên sinh rất tài, làm nhân vật của mình hành động trước sau như một: xưa tinh ấy nay cũng tinh ấy.

Nhưng thật ra đó là các ngài xem so lược đó mà thôi, chứ suy nghĩ về nội dung những lời lẽ thi ngoài nghĩa thường còn có nghĩa kin đáo nữa. Có thể nói được lời lẽ Thúy Vân có hai nghĩa: một nghĩa hữu hình và một nghĩa vô hình, nghĩa sau bắt buộc chúng ta phải bàn tâm suy xét kỹ mới y rõ ra được :

*Tặng tàng chén cúc giờ say
Đừng lên Vân mới giải bày một hai.*

*Nhân bừa tiệc vui vẻ mừng Thúy
Kiều gặp gỡ cha mẹ, tình nhân cũ,
gần bế mạc, ai nấy ngà ngà say thi*

*Vân mới đứng lên giải bày sau trước.
Nói thì giản dị thế mà có ai ngờ ý*

nghĩa sâu sắc biết là bao. Thường thường người ta nói « rượu vào thi lời ra », người say rượu khi nói dù có lời thái quá cũng được mọi người bỏ qua vì say thì mất trí rồi. Vân

lạ khi tàng lảng say đề nói cho khôi gượng miệng và cũng đề cho lời, được tự do xuôi chảy dù có mất lòng chị chàng nữa, mọi người không bình phẩm điều gì bởi say nên mới lờ lời

tím kẽ như Thúy Vân thử hỏi xưa nay được mấy người :

*Rằng trong tác hiệp cơ trời
Hai bên gặp gỡ một lời kết giao*

Thúy vẫn nhắc đến lúc gặp gỡ đầu tiên Kim Kiều ở vườn thú cho đến khi đôi bên thề ước « trăm năm tạc một chữ đồng đến xương ». Nhưng sự thật là Thúy Vân đã xoi bóp cuộc tình duyên này cho là cuộc tình duyên

không chính đáng không được cha mẹ cho phép cuộc tình duyên ở ngoài ngõ chỉ hai bên gặp gỡ một lời kết giao. Đối với tục lệ xưa, sự định trước là một việc quan trọng, đây Kiều gặp Kim rồi một lời kết giao chứng tỏ Kiều là cô gái dễ dàng quá ; Một người con gái được « thói nhà băng tuyệt chát hăng phỉ phong » không thể hành động như Kiều được :

*Gặp cơn bình đà ba đà
Vậy đem duyên chị buộc vào cho em.*

Rồi Vân nhắc đến mình, tỏ rõ cho mọi người biết rằng nàng sở dĩ lấy Kim Trọng vì Kiều trước khi ra đi nhờ Vân thay vào để kết duyên cùng Kim cho trọn lời trước cũ.

Nói thì nhẹ mà ý thi nặng vì Vân làm một cuộc so sánh mình với chị rồi cho cuộc tình duyên của mình chính đáng được cha mẹ, chị em, họ hàng biết thành thủ sang tỏ như ban ngày chứ không mờ ám như ban đêm của đôi Kim Kiều chỉ gặp gỡ nhau ngoài đường một lời kết giao thôi.

*Cũng là phận cắt duyên Kim
Cũng là máu chảy ruột mềm chờ sao ?*

Vân tỏ ra khiêm nhường cho rằng vì tinh máu mủ cùng chị nên nhận lời lấy Kim.

Lời khiêm mà đâu có khiêm, Vân nhấn mạnh cho chị biết thêm rằng vì « tinh máu chảy ruột mềm » Vân mới nhận chứ nếu không vì chị thì dù vân nhân họ Kim tài mào có tội với chàng nữa vị tất nàng đã thêm lấy. Người con gái phải cần thận như thế chứ không dễ dàng như chị định trước cùng Kim.

*Nhưng là rày ước mai ao
Mười lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình*

*Vân nhắc tình chung thủy của Kim
Trọng trong 15 năm xa cách không
lúc nào không nhớ đến Kiều.*

Nhưng thật ra hai câu này có hàm ý trách móc Kiều. Vân tỏ cho chị biết rằng chính vì chị không trọn lời ước cũ nên chồng nàng phải đau khổ vì sự nhơ nhung chị làm cho gia đình nàng suốt từ lúc chị bước chân ra đến khi trở về không lúc nào được vui vẻ. Thế là chị phạm đến hạnh phúc của gia đình nàng tức

(đọc tiếp trang 42)





BÌNH THƠ BẢN

của LOAN GIANG

THI NHÂN có đau khổ, có buồn
mới nói được cái đau khổ, cái buồn
của người trong cảnh.

Ly loạn đã làm cho bao người đau
khổ. Dưới đây nỗi buồn của một em
bé, một nogn nhân khôi lùa mà bạn
Chu Việt đã khéo diễn tả với những
câu :

Bụng dối, chân mềm lè khấp nèo
Nhưng nào đâu thấy một tình thương.
Không gặp một tình xót thương, nên
em bé đã phải :

Rồi em mệt là dưới hiên ai
Giữa lúc mưa rơi, gió thổi dài
Nhạc loạn khi sầu vương tiếng đế
Nhà ai tiệc rượu... còn đang say?

Oái oăm thật! Hai cảnh thật trái
ngược nhau! Ai vui nhảy múa, sâm
banh nò, tiếng cười ròn tan trong men
rượu, và có ai đã nghĩ đến em bé
yếu đuối nằm co ro ngoài mái hiên
lạnh?

Em năm mà thao thức, nhớ lại những
ngày sống ở quê hương bình thản
với :

Những chiều sương phủ mái cỏ liêu
Nghêu ngao khúc hát trên lưng nghé
Em thả hồn theo nhạc chiều

Và bây giờ phải chịu cảnh:

Rồi lại hiên người... đêm nay nữa

Tinh thần em quá yếu đuối rồi, nên
em van xin:

Thương tình em hỡi, thế nhân ơi!

Alà người đến một thế hệ mai sau
cứu giúp lấy em, những mầm xanh của
đất nước đã bị bỏ rơi cũng chỉ vì ly
loạn.

Chu Việt gửi nỗi buồn qua ánh
trăng thanh, qua làn gió một đêm thu

Những chiều gió ngậm tin sương
Tình quê tôi mãi vẫn vương bên lòng

Thu này lá rụng sang hai ngả

Ngã đỗ nơi kia, ngã lạc loài

Trăng này có phải trăng xa cách
Trăng của đồng khô khốc luống cây
Và đêm mai nữa, bao đêm nữa
Sẽ lại bao người thương nhớ trăng
Còn nhiều đêm thương nhớ trăng
nữa bạn Chu Việt ơi! Nhưng...

Trăng phải là của ta

Trời phải là của ta

Không có một sức mạnh gì có thể
ngăn chia giang san của ta được, hãy

đồng thanh cát cao giọng :

Hát lên điệp khúc hoan ca
Bắt tay xây dựng Tòa nhà Việt Nam
(T.L)

Và đồng ý với bạn là...

Đừng ghi nét thăm sầu trang giấy
Lệ của lòng tôi đã cạn rồi
(CHU VIỆT)

Vui lên! Bắt tay vào việc kiến thiết.
Hưởng ứng ở lời kêu gọi của bạn
Hoàng Vũ trong « Mảnh đất vàng »

Tôi về mảnh đất còn loang lở
Máu của binh đao đã dìu máu
Cày lại cuộc đời xưa dang dở
Bạn lòng cùng mảnh đất con trâu
(HOÀN VŨ)

Trở về lại lòng đất di, nếu bạn là
người đã từng cầm chuôi cày, cần
cuộc vi...

Đất nở hoa vàng, người hy vọng
Đời đang nói rộng đón huy hoàng
Hy vọng muôn hòn trong mảnh đất
Cày sâu hạnh phúc cấy hoa lòng
(HOÀN VŨ)

Và như bạn Mai khắc Huy, nhân
nhủ cùng ta trong Nhân giờ :

Này gó, về đây thôi đừng bay
Chiều xuống hòn ta nhạc đang say
Cho ta nhân chút tình biền giới
Cho gởi hòn ta qua làn mây

Nhưng tác giả cũng muốn con
người đừng giống như gió :

Khi vui gào thét, khi buồn đứng im.

Vì đâu đâu một cảnh lạc quan cũng
đang được bày ra khiến ta thêm vui
niềm tin :

Có chàng tuổi trẻ dồi mươi
Có em tuổi mới lên mươi
Mắt xanh, môi thắm, nhọa đời
đang lên

Cho đến khi...

Vang khắp muôn nơi
Ca vang khúc nhạc yêu đời
Dân no cơm áo thì người gặp ta
(MAI KHẮC HUY)

Lấy gió, lấy trăng để gửi nỗi lòng
minh và cũng chỉ với ước vọng: Xứ
sở được thống nhất và con người
được no cơm ấm áo... Mây gió, trăng
nếu chuyền được những lời áy noly
chuyền khắp muôn nơi, muôn ngả, ở
nơi nào con người còn phải chịu cảnh
đau khổ, bất công...

Không có một sức mạnh gì có thể
ngăn chia giang san của ta được, hãy

(TIẾP THEO ĐỜI MỚI SỐ 143)

TIẾNG thông reo vi vu ngoài hai
lớp tường kiên cố, lồng sâu vào lòng;
khách nhớ bàng quơ, Nói đây tuy sơ
sài song vẫn gieo vào lòng khách
những hình ảnh xa xôi của một thời
để chế.

Nếu có lòng hoài cổ khách cứ
khóc, cứ tiếc thương. Năm tháng đi
về đã phủ lên dày một màu đen nhạt
và tạo nên dây một bầu không khí
thanh thanh. Hai ngôi mộ vẫn lạnh
lùng đứng với thời gian, sơ sài quá
khách nhỉ? Đì một vòng quanh lăng,
ghi một vài giòng chữ kỷ niệm lên
thành vách, nhìn trời nhìn núi, lắng
nghe vài tiếng chim là lạ mà thị
thành không có, rồi ngồi xuống đây
ăn bữa cơm trưa vì nay giờ khách
đã đói.

Ánh xong, khách bước đi, bước
xuống hết 36 bậc cấp hồi nay khách
sẽ đến một hồ sen. Ở đây ngào ngạt
hương nồng làm khách say say vì
trước mặt khách còn có cả núi đồi
trùng điệp.

Nhin bao quát lại lăng, không có gì,
chỉ có 36 bậc cấp nằm trên một bờ
rộng khá dài, hai bức thành, hai ngôi
mộ, một hồ sen, hai hàng Văn Võ,
ngựa voi đứng chầu. Thế là hết, chỉ
có núi rừng trùng điệp bao quanh,
thông ngàn reo quanh năm tháng mời
tôi đi kèm thêm được phần nào cho
cảnh đẹp của chốn lăng tẩm oai
nghiêm.

Không bí hiểm như cổ mộ xứ Ai cập
vì đại như lâu đài xứ Anh Quốc ở đây
chỉ xây với một lối kiến trúc thô sơ,
một nền kỹ thuật không cầu kỳ song
với một kỹ thuật khá vững vàng đến
nỗi thời gian không hy vọng đánh đổ
được nó trong khoảng vài mươi
thế kỷ.

Thôi mời khách hãy ra đi vì bận về
sẽ còn ghé lại nhiều lần nữa. Luyến
tiếc làm chi cảnh gió núi thông ngàn?
Về đi kéo trôi tối mấy cô gái Vỹ dạ
mong chờ. Nhưng thôi hãy ghé lại
bên phải mà thăm lăng của Hoàng
hậu thứ phi.

Vẫn một lối kiến trúc giống y như
của lăng Vua song ở đây chỉ có một
ngôi mộ mà thôi. Lạnh lùng và đơn
chiếc thật. Nếu Hồ xuân Hương có
ghé thăm đây chắc, bà cũng sẽ ngâm
lại câu thơ của mình :

Chém cha cái kiếp lüyü chồng chung
Kẻ đắp chấn bông kẻ lanh lùng

Thôi, dừng động đến vết thương
lòng của người mẩy trám năm cũ,
Sở dĩ phải chôn thành hai lăng là

ĐỜI MỚI số 144

MỘT CHUYẾN THĂM LĂNG



vì người ta còn có sự phân biệt ở
bên kia thế giới?

Đường về sẽ rút ngắn vì lòng khách
ít mong đến đích. Bây giờ khách chịu
khó đi bộ dọc theo thượng lưu sông
Hương mà xuôi lại bến Bồng, sang
con đò thơ mộng để đến bến « Đại
Hàn » thăm lăng Minh Mạng.

Đường về lăng Minh Mạng theo lối
này thật là vất vả. Khách phải cần
thận kéo gai nè xé rách áo quần. Lối
đi khép kín và thật là um tùm. Khách
đi ở dưới, cây cối che chở ở trên,
cây khô gai rào rào dưới chân khách.
Vui quá khách nhỉ?

Khách dừng cười vì sông Hương
đã yêu khách rồi đây. Từ đây về đến
bến Bồng, khách phải luôn luôn sát
cánh với nàng sông chỉ cách nhau
một hàng tre nhiều chim chóc.

Khách đi, nàng cũng đi. Nhưng
khách phải khá vất vả :

Một thường là sự đã liều,
Phải không khách nhỉ?

Khách cứ cố đi, cùi mình xuống để
vượt qua vài chặng đường có cây lá
xuống thấp, lên dốc, xuống dốc nhảy
vài bước để tránh hổ dọc đường. Thôi,
đứng lại một tí, đứng quá vội vàng.
Hãy cần thận để qua cầu tre. Cheo leo
lắm đáy, Sông Hương yêu khách song
khách đứng quá si mê mà ngã.

Xong rồi, tiến nữa đi, đường vẫn
đẹp tuy hơi vất vả? Qua thêm một
chiếc cầu tre nữa là khách đã trông
thấy bến.

Ôi bến Bồng muôn thuở! Con đò xứ
Huế hẵ đưa du khách ghé bến « ĐẠI
HÀN ».

Đò cập bến, khách bước đi rồi mất
hút giữa bãi lau ở ven sông. Ngàn
hoa lau trắng lồng khách thấy vui.
Vượt hết bãi lau này khách sẽ bước
lên một lối đi khá rộng, cây cối to
lớn mọc sát đầu vào nhau y lối vào
chùa Voi phục ở lăng Láng ngoài Hà
Nội. Hai bên lối đi có rừng thông đẹp
lắm, cây mọc cao và thẳng vút!

Hết đoạn đường này khách sẽ đến
một cảng vôi. Đây là lăng Minh Mạng.
Qua khỏi cảng này, khách phải qua
thêm một chiếc cầu bằng vôi rêu
phong lâm mốc vì ở đây cây cối mọc
um tùm. Cái mà khách gặp đầu tiên

vào đây! Cành vàng lá ngọc đã về
với lòng tham của những người hám
của.

Ra khỏi ngôi đền này khách xuống
vài bục tam cấp và qua một cây cầu.
Mặt cầu lát bằng đá, lan can bằng
sắt. Cầu bắc ngang qua một hòn sen
ngào ngạt. Biển giới của hòn sen là
một rừng cây.

Đến đây khách đã thấy khoan khoái
trong lòng. Qua hết chiếc cầu này
khách lại phải lên bục cấp, qua một
chiếc cồng vôi nữa, rồi xuống bục
cấp để qua thêm một cây cầu cũng
không biết chữ Hán mà tôi cũng mù
nết, thôi thi cố gắng mà đoán thử
người ta viết gì?

Qua khỏi nhà bia này, khách sẽ đi
theo một đường lát đá xưa rồi qua
một chiếc cồng bằng gỗ sơn đỏ. Qua
khỏi cồng gỗ này khách cũng lại theo
một đường lát đá nhu hồi nay và sẽ
đến khách đến một ngôi nhà thờ. Vào
bên trong không có gì, một cái bài vị,
đặt trên bàn thờ giữa phủ một bức
màn có hai màu vàng và đỏ. Đầu thờ
trống rỗng vì có lẽ chinh chiến đã tạt



TÀN LẠNH

Ảnh của Phi Loan (Huế)

qua khỏi chiếc cầu này, khách lại
lên bục cấp, rồi đây hai tấm cửa sắt,
khách vào bên trong. Bồng nhiên
khách thấy lạnh người. Cả một rừng
cây sầm uất. Đi quanh một vòng
khách mới biết đây là một hình tròn
đường kính 40 thước. Xin nói để
khách rõ, đây là mộ của vua. Khách
muốn tìm ngôi mộ? Khó lắm khách
ơi! Vì mộ của vua chỉ ở một phần
trong rừng cây này và nhất định là
không bao giờ khách tìm thấy vì ở
đây sầm uất quá. Thế là hết, khách
đã đi từ cồng vào đến tận cùng của
lăng Minh Mạng.

Trên đường trở lại hòn sen, khách
nghĩ gì? Khách cho là đẹp ư? Vâng
tôi đồng ý đây là lăng đẹp nhất của
xứ Huế.

Không phải đẹp cầu kỳ và tân tiến
như lăng Khải Định, hay thô sơ như
lăng Gia Long mà đẹp một vẻ đẹp nhẹ
nhàng. Khách có thể thấy cái đẹp ấy
ở trên hòn sen, hay trên nhịp cầu xinh
xinh ấy vì cái đẹp ở đây man mác
trong cả vùng này. Cái đẹp ở đây
tiềm tàng cả trong tiếng chim hay ẩn
nấp dưới bóng lá, ngàn hoa,

Song nếu khách là phụ nữ, có lẽ
khách yêu cảnh này nhiều hơn vì
ở đây có cả một cây me trĩu trái!
Phụ nữ hay thèm của chua phải
không khách nhỉ? Khách còn nghĩ
(Xem tiếp trang 40)

* * * * CUỘC THI CỦA ĐỜI MỚI *

BÀI LUẬN QUỐC VĂN

HAY NHỨT LỚP

BÀI SỐ 2

Của NGUYỄN CÔNG TRỌ : Đề từ Trường trung học Kêm Yên, Nha Trang.
Số điểm : 7 trên 10.
Lời phê bình của giáo sư : Có một lập trường trong khi phán đoán. Hiều bài.

LUẬN ĐỀ : Bình giảng bài thơ sau đây của Vĩnh Lộc (Đời Mới đặc san số 129).

MÙA MIỀN NAM

Tôi yêu mưa miền Nam.
Gởi nhớ mưa Xuân đất Bắc,
Mưa mùa dân tộc.
Sông núi ẩm màu xanh.
Tôi yêu mưa về trên mây nồng đê thành
Uất vai người thương nữ.

**
Ai có về sông Cẩm xa xôi.
Gởi dùm tôi thương mưa núi đồi.
Uớp trong màn sương lạnh.
Ai có về xứ Lạng

Thương dùm tôi trời xanh Yên bái,
Trăng nước sông Thao.
Ai có về sông Nhị.
Chợp chùng xuôi bồng áo nâu.
Long Biên dài mây nhíp cầu.
Vui về Hà Nội hát câu thanh bình.
Mưa miền Nam tương tư trời xứ Bắc.
Giồng Cửu Long xa tắp.
Thương về ruộng rẫy phì nhiêu
Quê hương từ độ tiêu điều
Mái tranh tan tác, dân nghèo, đất hoang!

**
Tôi yêu mưa miền Nam,
Mưa mùa no ấm

Những cánh đồng bát ngát vươn lên
Nhìn, nở đường xuôi về lục tỉnh,
Có những thành phố xinh xinh,
Người dân hiền lành
Như những triều sông nhô.

Tôi yêu...
— Nói làm sao cho xiết!
Tình thương ruộng lúa miền Nam
Với bóng dừa xanh êm mát,
Bưởi Biển hòa dịu ngọt
Nhớ cam Bổ hạ thơm lành

**
Sớm hôm nay mưa uất Kinh thành
Mưa cối về chung hai miền Đất Nước?

VĨNH LỘC

BÀI LÀM

Đứng trước thời kỳ điều chỉnh khu vực, phân ranh như thời Trịnh Nguyễn này, người dân có lòng quyến luyến lẫn nhau không thể nào làm ngoái được. Tuy tạm thời mặc lòng, nhưng đối với người dân Việt Nam hình như thấy mất một cái gì thiêng liêng đáng tiếc, vì chúng ta trải qua mấy nghìn năm sống đoàn kết, cùng chung một ngôn ngữ, tập quán, vui sống lúc thanh bình và có bồn phận bảo vệ khi tổ quốc bị xâm lăng. Chúng ta bắt lực trước cảnh đoạn trường này, chỉ có thể dùng văn chương để tỏ lòng tha thiết kêu gọi đồng bào hãy đoàn kết tranh đấu cho lãnh thổ được thống nhất thôi.

Những nguyên nhân trên thúc đẩy Vĩnh Lộc đến việc « khai sinh » bài : « Mưa miền Nam ».

I.— TỔNG QUAN.

1) **Bại ý :** « Mưa miền Nam » là một tiếng than dài, yêu quê hương tha thiết và phong cảnh hiện tại nhắc tác giả càng đau khổ thêm.

2) **Chủ đích :** Hy vọng cảnh tượng tàn chông ảm đạm hoa đoàn viên, thống nhất, tốt tươi và sáng lạng.

II.— HÌNH THỨC.

1) **Từ ngữ :** Toàn bài dùng nhiều địa danh.

Gọi: khơi ra ;

Mưa mùa Dân Tộc : Mưa tháng 8, mưa Thu (mùa Dân tộc tượng trưng ngày cách mạng... tháng 8-45)

Thương nữ : người dân bà ca kỹ.

Sông Cẩm : một nhánh của sông Hồng chảy qua tỉnh Thái Bình;

Xứ Lạng : Lạng Sơn, 1 trong những tỉnh của miền trung du Bắc Việt, biên giới Hoa Việt, gần ải Nam Quan.

Yên bái : một tỉnh miền trung du xứ Bắc, trên con đường xe lửa đi Hà Nội — Văn nam, nơi nhà chí sĩ cách mạng Nguyễn thái Học lên đoạn đầu bài ;

Sông Thao : một nhánh sông Nhị chảy qua quận Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ;

Chợp chùng : mờ màng, không rõ rệt ảo tưởng ;

Long Biên : kinh thành Hà Nội hồi xưa.



bản NGUYỄN CÔNG TRỌ

hứ (3 câu).

Sở dĩ tác giả chọn thể thơ này là i để được tự do phát biểu tâm trạng trong một phút cao hứng, không bị ràng buộc như các thể thơ khác, vi ụ nếu chọn thể thơ « lục bát », tác giả sẽ đặt nhiều vần ép uồng mà còn làm gá trị tinh thần của bài thơ.

III.— NỘI DUNG

1) **Ý :** suốt bài tả hình yêu thiên nhiên dì vắng, xen vào ít câu tả cảnh. **Yêu thiên nhiên :** Yêu mưa, thương rỗi xanh Yên Bái, yêu ruộng lúa, yêu bóng dừa xanh, nhớ cam Bổ hạ yêu quê hương)

Dì vắng : từ câu 7-16 quê hương hời binh rất nên thơ.

Tả cảnh : về phần này ta thấy một số ít : Trời xanh Yên Bái ; Trăng nước ông Thao ; Giồng Cửu long xa tắp ; Mái tranh tan tác ; cảnh đồng bát ngát...

— Toàn bài dùng nhiều tĩnh từ gợi hình rất xác đáng .

— Phần nhiều câu nào cũng hay :

Mưa mùa Dân Tộc :

Trăng nước sông Thao :
Những cánh đồng bát ngát vươn lên...

— Tuy có đoạn này thấy hơi lộn xộn : Toàn đoạn 3, tác giả tả những ái ánh yêu của miền Nam, nhưng cuối câu là nhớ đất Bắc :

Nhớ cam Bổ hạ thơm lành : câu này nhớ rất rõ.

— Hai câu kết, tác giả cũng đặt theo tự do : 7-8.

Ước mong sao hai miền cùng mưa, muôn lanh thổ thống nhất.

2) **Tâm lý tác giả :** Hoài bão của tác giả là mong tha thiết đồng bào đoàn kết, thống nhất. Nhớ mưa miền Nam, nhớ đất Bắc.

Triều : con nước.

Bởi súng dân miền đó hiền lành và binh lạng như dòng nước của con sông nhỏ chảy lờ đờ :

Biên hòa : 1 tỉnh miền đông N.V.

Bổ hạ : 1 làng ở Bắc cam thanh có tiếng.

Kinh thành : Thủ đô Sài Gòn.

2) **miền đất nước :** miền Nam và Bắc của nước Việt Nam,

2) **Bố cục :** Bài thơ trên có thể chia ra 4 đoạn :

a) từ câu 1-6: Nhớ cái mưa miền Nam mà tác giả nhớ đến mùa Xuân ở đất Bắc (nên tác giả càng yêu mưa miền Nam).

b) câu 7-21: Nhắn lời thăm quê hương thời bình và từ độ tiêu điều.

c) 22-34: yêu miền Nam.

d) 35-36: Hy vọng cuối cùng của tác giả.

3) **Thể thơ :** Bài thơ trên thuộc thể thơ tự do (thơ buông). Câu ít nhất là hai chữ (Tôi yêu) và nhiều nhất là 8

quý của dân tộc ta : tinh thần đoàn kết.

IV.— TỔNG KẾT.

Giá trị lịch sử của bài thơ :

Bài « thơ buông » của Vĩnh Lộc trên đây tượng trưng cho tinh thần của dân tộc, yêu hòa bình, thống nhất là những hoài bão duy nhất mà mọi người đang tranh đấu. Tuy vậy cũng có giới hạn giá trị của nó, đến khi nào, ở xã hội, không có cảnh phản chia, bắt buộc phải rời bỏ quê hương.

Trong đó nó sẽ hết nhiệm vụ truyền cảm của nó.

NGUYỄN CÔNG TRỌ

*

NHÂN TIN

Bạn Đỗ Văn Giảng :

Bài của bạn không hợp lệ, vì là niên khóa 1953. Bạn có thể đến tòa soạn « Đời Mới » lấy lại bài.

Cá : bạn Trần Công Đại (Sài Gòn), N. Huỳnh Viêm (Phan Rang), Tân Văn Tiến (Bà Nà Nắng), N. V. Đức (Phan Thiết) :

Đã nhận được dù.

Bạn Huỳnh V. Thu :

Cho địa chỉ ở Sài Gòn để gửi báo. Gởi vào Phủ Nhuận, để thất lạc.

NHÀ CHIẾT TỰ

HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người
trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoán chữ
ký được cả ngàn bức thư của các giới gửi
về xem và khen tặng.

Dám quả quyết nói thẳng cuộc đời, sang
hay hèn, thành công hay thất bại.

NHÂN TRÀ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả hâm
giúp xem đặc biệt số đông gửi bằng bưu phẩm,
hoặc dù số tem 50đ, nộp trong mười ngày
quý Ngài sẽ nhận được bài đoán chữ ký.

Địa chỉ :

150/9 Frère Louis—SAIGON

Chú ý cần viết chữ và cho biết Nam hay
Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.

Thể lệ cuộc thi

1.— Định cho những trò ban trung học và ban cao tiểu. Bài luận quốc văn nào trong niên khóa 1954-1955 được giáo sư chấm cho điểm cao nhất trong lớp, đều được gởi đăng lên « Đời Mới ». Một trò có thể gởi bao nhiêu bài cũng được, miễn là bài được chấm nhất.

2.— Gởi nguyên bản thảo của bài luận, có lời phê bình của giáo sư. Không gởi bồn thảo, có thể gởi bồn sao cũng được; song phải viết một mặt giấy và ghi rõ: a) số điểm, b) lời phê bình và tên của giáo sư. Nhơn tiện, nên gởi bức hình của tác giả bài luận để đăng lên báo.

3.— Sau mỗi bài đăng báo, tác giả được tặng hai tháng báo « Đời Mới ». Sau khi đăng báo, các bài sẽ được xếp theo từng trình độ (từng lớp của học trò dự thi). Nhà báo sẽ nhờ một ban giám khảo gồm các giáo sư danh tiếng, chấm lại và cho điểm, định đoạt hơn, kém.

4.— Mỗi loại bài sẽ có những phần thưởng để tặng cho bài hay nhất. Có nhiều phần thưởng giá trị do báo « Đời Mới » và các thương gia tặng.

Đọc khắp các báo...

(Tiếp theo trang 7)

58 tuổi còn làm phi công thứ máy bay

Marcel Doret năm nay đã 58 tuổi, vừa nhận việc làm phi công bay thử máy bay phản lực cho một hãng chế tạo Pháp.

Trong 35 năm nay Doret vẫn nhào lộn bằng máy bay tại các cuộc thi đấu diễn trên không và được công chúng rất thán phục. Tuy có đủ những đức tính của một phi công vào hàng nhứt nhì, song Doret còn thêm tinh khéo và may mắn nữa.

Các trận giặc cào cào.

Cũng như các loài cá và chim, loài châu chấu, cào cào, thỉnh thoảng gây ra những cuộc di cư vĩ đại, nên mới có trận châu chấu như ở Maroc vừa rồi.

Tại Argentine mỗi năm lại có một mùa, cào cào xuất hiện rất nhiều.

Các nhà thiên văn họ nghiêm thấy những trận giặc châu chấu có liên đới đến những chấm đen ở trên mặt trời. Như ở Pháp hiện tượng này thấy 2 lần thì năm 1340 và 1374 đều có giặc cào cào.

Ở Syria và Palestine, giặc cào cào xâm lăng 5 lần vào những năm 1865, 1878, 1890, 1902 và 1915 tức là chừng 12 năm một lần.

Picasso lên màn ảnh

Nhà quay phim Ý Luciano Emmer vừa tới Paris và trình cho họa sĩ Picasso xem một phim ông vừa quay. Đây là một phim hoạt họa có màu, quay tại Vallanris.

Như vật trong phim chính là nhà danh họa và đề tài là: Picasso và những tác phẩm của ông.

Picasso xem chiếu phim xong rất thích thú và đã cùng với Luciano Emmer tinh chuyên cộng tác với nhau để quay chung một cuốn phim hoạt họa khác nữa. Khoản cảnh là một ngày hội ở Tây Ban Nha và phim này lấy tên là « Pesta ».

(France Soir)

Khi trạng sư đấu võ

Tòa án Paris vừa náo động về vụ xung đột giữa hai trạng sư Biaggi và Perpessa: Hai ông bào chữa cho hai bị cáo trong vụ tiết lộ bí mật quan phòng. Hôm trước vì xung đột ý kiến, hai ông suýt ẩu đả nhau ở trong hành lang tòa án.

Thì là cả hai gởi người làm chứng đến thách nhau đấu súng hay đấu gươm. Ông Biaggi là người giỏi về gươm và ông Perpessa có tài xuất chúng về súng sáu. Rút cuộc hai bên quyết định dùng súng trước và nếu không ai chiến thắng sẽ đấu lại lần thứ nhì bằng gươm.

Rút cuộc ông thủ lãnh hội đồng luật sư phải can thiệp và lý lẽ của ông đã buộc hai đối phương phải vắng theo. Ông nói: Vụ xung đột nếu xảy ra ở ngoài toà án thì thuộc về cá nhân 2 ông, song xảy ra trong phạm vi toà án nên hội đồng luật sư có quyền quyết định; hội đồng cầm quyền rửa hận này.

(L'Aurore)

NHỮNG TIẾN BỘ CUỐI CÙNG TRONG TRẬN TẤN CÔNG VI TRÙNG LAO

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ bài lao vừa nhóm ở Madrid và đã kiểm thảo các tần bộ cuối cùng của khoa trị bệnh nan y này. Những tần bộ ấy ở trong phạm vi thuốc men và cả trong phạm vi mổ xé nữa.

Thuốc men và cắt phôi

Trước hết về khoa mổ xé, ngày nay người ta có thể cắt bỏ một phần cái phôi bị lao, được chắc chắn vô sự, như khi cắt ruột thừa vậy.

Về các thuốc mới như streptomycine, P.A.S. và isoniazide mà người ta thường dùng lẩn lộn với nhau, những thuốc ấy đã mở một kỷ nguyên đẹp đẽ cho khoa trị lao.

Dùng những thuốc ấy có thể khỏi phải dùng những phương tiện khác để trị lao không? Đổi với bệnh lao óc thì dùng các thứ ấy đủ rồi. Trước kia bệnh này làm chết người; nay người ta có thể chữa lành đến 80 phần 100 bệnh nhân và nhiều hơn nữa, miễn là chữa kịp lúc mới phát sinh chứng bệnh; triệu chứng phát ra là nhức đầu và sốt nóng.

Còn về lao phổi thì có phức tạp hơn. Khi mới có một vết nám, có thể tìm thấy bằng cách rọi kiếng — thi người bệnh dùng thuốc và nằm nghỉ, cũng đủ; riêng phương pháp này cũng có thể chữa được đến 80 phần 100 bệnh nhân trong trường hợp ấy.

Trong trường hợp những vết nám đã lâu rồi, thi kết quả có chậm hơn. Khi đó dùng thuốc là dễ chuẩn bị cho người bệnh dùng phương pháp mổ xé.

Bom phôi

Phương pháp bom phôi do Forlani nghĩ ra, mấy năm nay bị nhiều y sĩ trị lao không dùng đến nữa, như là ở Mỹ và Anh. Người ta chê nó thỉnh thoảng gây ra những sự phiền phức. Nhưng ngày nay các sự phiền phức xảy ra rất ít, như là khi bom phôi trong những trường hợp lựa chọn kỹ càng.



19 phần 100 thôi. Do đó có thể kết luận rằng: có thể làm giảm số người chết vì lao, một cách hiệu lực hơn làm giảm số bệnh nhân mới.

Bây giờ có cách gì?

Với phương pháp hiện hữu, có thể giảm số những người mắc bệnh không?

Muốn hiểu những phương tiện ấy, cần phải biết rõ con vi trùng Koch (vi trùng lao) vào phôi ta bằng cách gì và nó gây ra bệnh như thế nào.

1). — Sự lây bệnh là do người ta truyền nhiễm, một người lao phôi phát ra vi trùng khi ho, khi nhổ nước miếng và khi nói chuyện nữa; những vi trùng ấy bị người đối thoại hay người đứng gần hit vào túi phôi

2). — Không khi là con đường gia nhập thường xuyên cho vi trùng vào phôi. Cũng còn một con đường nữa là bộ máy tiêu hóa, khi một người ăn phải đồ ăn có vi trùng lao; đây là riêng về trường hợp dùng sữa bò của con bò mắc bệnh lao.

3). — Vi trùng vào thận thè chua đủ để phát sinh ra bệnh. Con vi trùng còn cần gặp một hoàn cảnh thuận tiện cho nó nảy nở nữa. Hoàn cảnh thuận tiện là do các trường hợp: hoặc vì còn ít tuổi (trẻ sơ sinh, thiếu nhi); hoặc vì mệt nhọc, thiếu ngủ, thiếu ăn; — sức chống trả với bệnh rất yếu, v.v...

An dưỡng viện

Dùng những cách trị lao mới, có thể bỏ an dưỡng viện không? (Nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho người bệnh).

Không được. An dưỡng viện vẫn có giá trị của nó. Nếu bác sĩ khuyên người bệnh vào nằm ở an dưỡng viện mà bệnh nhân không nghe theo thì thật là đại dốt. Vả lại chữa bệnh tại nhà còn có khi gặp phải những trở lực về phương diện xã hội, ví dụ như trường hợp người nghèo ở trong nhà thiếu vệ sinh.

(Đây là bác sĩ Etienne Bernard nói về các nước mà công cuộc y tế đã khuếch trương mạnh, có dù bệnh viện cho người đau ốm. Còn có nước không đủ giường trong nhà thương cho người bệnh vào nằm — Lời dịch giả).

Bệnh lao có lui bước không?

Có nhiên các phương pháp mới trị lao có làm cho bệnh này phải lui bước. Kể cho đến 1947 thi mỗi năm số người chết vì lao giảm hơn năm trước được 3 tới 4 phần 100 thôi.

Từ năm 1947 có thuốc streptomycin, thi trong khoảng 1947-1951 số chết, so sánh mỗi năm với năm trước, đã giảm đi được từ 7 đến 17 phần 100.

Năm 1952 bắt đầu dùng thuốc isoniazide, số chết so sánh với 1951 đã giảm thêm được hơn trước là 27 phần 100. Các con số ấy tính theo bản thống kê của 26 nước đem ra lấy số trung bình.

Nhưng bên cạnh vẫn dễ tử vì bệnh lao còn vẫn đề những người mới mắc nữa. Về trường hợp thứ hai này khó có đủ yếu tố mà xét đoán vì lâm nước có luật bắt buộc khai báo người lao song vẫn không biết rõ số người mới mắc là bao nhiêu. Tại Huêký, từ năm 1936 người ta mới có thể thống kê số người mới mắc bệnh.

Từ năm 1936 đến 1952, số tử giảm xuống được đến 73 phần 100, song số người mới bị bệnh chỉ giảm được có

4). — Khi vi trùng gặp hoàn cảnh thuận tiện, nó gây ra một vết; vết này không có quan trọng gì trong rất lâu và không phát triển chứng gì hết; người ta rọi kiếng mới thấy được. Nếu chữa liền lúc rọi kiếng thấy, thi có thể lành mạnh. Song nếu để sáu bảy tháng sau, vết ấy lồng lén lên và thành một lỗ quan trọng phải nhiều năm trị chữa, săn sóc.

Vậy phải trị từ nguồn gốc của sự truyền nhiễm bằng cách chữa cho bệnh nhân cho tới khi nào không còn tiết ra vi trùng nữa; phương pháp ngày nay có thể chữa lành được đến 90 phần 100 bệnh nhân.

Với người chưa thấy mắc, phải thử khoảng đi rọi kiếng để tìm thấy bệnh lúc mới chớm phát mà trị liền.

Phải tăng sức chống trả của con người bằng hai cách: chích thuốc ngừa lao B.C.G. (bocille Calmette Guérin) — giữ vệ sinh về nhà ở, ăn uống, làm việc.

Sau chót phải tránh bệnh lao do bô truyền nhiễm bằng cách tẩy trùng ở các chuồng bò và chỉ cho con nit uống sữa bò nấu chín.

Những phương pháp vệ sinh.

Cũng có những phương pháp đề ngừa phòng: chích thuốc B.C.G.; truy tầm bệnh bằng sự rọi kiếng; trị bệnh nhân cho tới dứt vi trùng hầu tránh sự truyền nhiễm; đổi lại nghề nghiệp cho thích hợp sau khi người bệnh lành mạnh; chống nạn ghen rượu, ghen thuốc.

Bệnh lao có thể gọi là đã bị đánh bại trong vài nước; ở Âu châu có Ðan Mạch, Hòa Lan; ở Mỹ châu có Huêký, Gia nã đại. Tại những xứ ấy trong khoảng 50 năm nay, số chết vì lao giảm đến 90 phần 100 và ngày nay, mỗi năm chỉ có chừng 1 người chết trong số 100 người bệnh. Sau các nước trên đây, tới các nước sau này là tiến bộ nhứt về sự trị lao: Thụy Điển, Na Uy, Thụy Sĩ. Tại Pháp hiện nay số chết hàng năm là 3 phần 100 bệnh nhân; cách đây 40 năm tỷ số ấy lên tới 12 phần 100.

(Thuật theo lời giáo sư Etienne Bernard)



TIN TỨC KHOA HỌC

Trong 2 năm, đã có từ 1000 tới 2500 bom nguyên tử nổ trên trái đất

Trong tập san « Recueil hebdomadaire de l'Académie des Sciences » có đăng một bài nghiên cứu của nhà vật lý học Charles Noel Martin về ảnh hưởng bom khinh khí. Xin trích ra đây vài chuyện rùng rợn:

Lúc bom H (bom khinh khí) nổ có chất đòn trên chóp cái hình nón do từ trái bom bốc lên: chất ấy là hơi nitrique. Mỗi trái bom H trọng lượng 20 megatonnes phát sinh được 500.000 tấn hơi nitrique. (Cần nói rõ ràng megatonnes là số nguyên lục tiến ra bởi một triệu tấn chất trinitrotoluene). Thủ hối nói trên sẽ ném vào không khí gây ra những rối loạn quan hệ trong thân thể người, vật, cây cối.

Cuộc điều tra cho biết rằng phông xạ tuyển làm cho người và vật sah đe một cách đị thường. Nhiều nạn nán sanh do đó mà ra. Tại Thái bình dương, người ta thấy những cái đị thường rất lớn là thứ chưa thấy bao giờ, hồi trước khi thử bom ở đảo Bikini.

Theo nhà bác học Martin thi ở Pháp tiết trời mưa hè năm nay khác hẳn mọi năm vì ngày 17 tháng 3 có thử một trái bom nguyên tử mà sức mạnh bằng 17 triệu trinitrotoluene.

Trong 2 năm nay trên thế giới đã cho nổ tới 10 thứ bom khinh khí (bom H), sức mạnh tổng cộng bằng từ 1000 tới 2500 trái bom nguyên tử cõi điện (thứ thả xuống Hiroshima, nước Nhật).

Nếu còn thử thêm mãi, thi không khí sẽ bị xáo trộn và sự sống của người, vật, cây cối, sẽ chịu ảnh hưởng tai hại chưa biết đến đâu.

THẮNG CÀNH TÂY HỒ

— (TIẾP THEO TRANG 17) —

Hiu hắt hắt Tây chiếc lá rơi,
Bèm thu vàng vút bóng theo người.
Mảnh tình xé nứa ngày vì nước,
Tri kỷ trông lên đồng tận giờ.
Những ngán cảnh đa khôn quẩn quít,
Mà hay mặt sóng cũng chơi voi.
Ai tên cung quen nhờ thăm hỏi,
Soi khắp trần gian có thấy ai?

Tây Hồ quả là nơi hò hẹn đề tao nhân đến dò vịnh cảnh, tả tinh bằng những vần thơ trác luyến. Nhưng Tây Hồ còn là nơi đề những chiến công rực rỡ của dân tộc Việt Nam được nhắc nhở và ca tụng. Nguyễn Huy Lượng, trước làm quan với nhà Lê sau về với nhà Tây Sơn, đã làm phú « Tụng Tây Hồ » mô tả và khen ngợi phong cảnh này cùng những chiến công oanh liệt của Quang Trung. Bài phú đó dài gồm 86 liên, chia làm 6 đoạn, đoạn trích dưới đây mấy câu trên tả cảnh hồ vào khoảng cuối buổi Lê mặt, quang dưới cảnh hồ phong quang dưới đồi Tây Sơn :

... Chiều phong vị xem thường quạnh quẽ, — dấu đờ thu ngầm hấy mơ hồ.

« Dưới cầu vòng nước chảy mênh mông, đường xưa đua ngựa, — trên thành trì đá xây chỏm chõm, bến cũ gội đờ.

« Trước cổng treo nứa mảnh gương loan, vùng trăng hé hé, — sau cổ tự gửi mấy phong da ngựa, đám cỏ lù rù.

« Lớp cảnh dịch người xưa man mác, — vẽ tiêu lương cảnh cũ thẹn thò.

« Áng phồn hoa vi cảnh muôn phô người; người trải khi vật đài sao dời cảnh phải chiều người buổi ấy, — thời thanh lồng có người còn mến cảnh, cảnh săn có nước trông trăng sáng, người nên phụ cảnh này ru?

« Vặng trăng nọ buổi tròn buổi khuyết, — ngọn kia nơi hoảm nước nơi nhô.

« Tới mậu thân từ rờ vé trường ván, sòng núi khắp nhớ công dâng địch, — qua canh tuất lại tưới cơn thời vũ, cỏ cây đều gội đức triêm nhu.

« Vũng triều nước dần dần lồng, — nơi định dài hoa phơi phơi đưa.

« Chốn bảy cây cồn mẩy gốc làng ván, chẳng tùng bách cũng khoe hình thương lão, — nơi một bên đã đồng đoàn hi thủy, tới uyên ương đều thỏa tình tràn phù.

« Vé hoa thạch châu thêu gấm dệt,

tiếng trùng cầm ngọc gỗ vàng khua.
« Bãi cỏ con trâu thả, ngựa buông, nội chu đã lâm người ca ngợi, — làn nước phẳng kềnh trầm, nội Chu đã lâm người ca ngợi, — ngạc lận, ao Hán nào mấy trê reo hò.

« Mặt đất dùn này thóc, nảy rau, dầu lòng Cố trúc, — làn nước chảy nở dòng, nở bến, mặc chí São, Đô.

« Cây quán kia còn đứng dậy thản uy, đoàn Mân tới dám khoe lời « Tây hữu », — sen chùa nở lại bay về Phật cảnh, lũ Ngô về từng niêm chữ « Nam mô ».

« Đầu linh đì rành rành vẫn sáng, mạch hậu nhân dâng đặc bao rò.

« Mặt thàn xưa dem lại thế kim thang, đất xây phẳng lặng, — Cảnh hàn cũ, sửa ra hình chỉ trụ, dà xếp xô bồ.

« Nghé vùng danh nோ lợi bấy lầu, cảnh tuy rắng nhô, — song nước tri, non nhân mẩy chòi, cảnh dâ chi thua.

« Trái mẩy thu từng tựa bóng tàn xanh, thâu cảnh, dâ vào trong vũ trụ, — song nghìn đậm dâ xa vời bệ tia, góp cảnh còn gọi chốn biên ngu.

« Tuy thú vị dâ giải bày ra đó, — song thanh dung cõi trang diễm lại cho... »

Mặc dầu vi chính kiến, Phạm Thái túc Chiêu Lý, túc Phồ chiêu thiền sư đã nguyên vận làm bài « Chiến tung Tây Hồ phú » để đổi lập lại với tư tưởng của Nguyễn Huy Lượng, song sự thật không ai có thể chối cãi được là những chiến công của vua Quang Trung đã phá tan giấc mộng đỗ hộ của quân giặc và tổ chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Cho nên Tây Hồ quả là một tấm gương lòn lượt phản chiếu những trận thắng hiển hách của các thời đại, làm lu mờ bão những thắng lợi nhất thời của ngoại bang với dâ tài định đặt nền thống trị tại đất nước này.

Cột đồng Mã Viện và những « cột đồng » khác dù vĩng chắc đến đâu, cũng bị sụp đổ một cách thảm hại trước tấm lòng yêu nước và chí khí anh dũng của dân tộc, đúng như ý trong câu kết bài « Vịnh Trung Vương » của Thái xuyên Hoàng Cao Khải :

Cột đồng Đồng Hán tìm đâu thấy,
Chỉ thấy Tây Hồ băng nước gương.

PHAN PHONG LINH
Rút trong tập « Thắng cảnh Việt Nam qua thi ca » sắp xuất bản



TÔI TỐI BAN
MEUTHUOT vào
một ngày đầu
đông nắng ấm.
Phi cơ lượn
vòng quanh thị
trấn trước khi

đáp xuống phi trường. Nhìn qua cửa kính, cảm tưởng đầu tiên của tôi là nơi đây đất đai cồn rộng rãi. Tỉnh ly nằm giữa màu xanh bao la của rừng núi, nhà cửa rải rác không chen chúc như tại một đô thành.

Bước xuống sân bay, cảnh tri chung quanh còn hoang vu quái. Nền sân cổ mộc chạy bên ven một cái đường lớn. Cuối sân là rừng cao su cây hàng thẳng tắp. Bước chân lên chiếc xe của hãng hàng không đưa vào thành phố, tôi còn đưa mắt trông lại căn nhà sàn gỗ dùng làm trạm kiểm soát, chỗ trú chân cho hành khách: căn cứ độc nhất của phi trường.

Tìm qua lối địa chỉ tạm trú, xếp đặt xong xuôi là chúng tôi vội vãng hỏi thăm ra chợ và phố chính. Chợ dù ở địa phương nào cũng vậy vẫn là bộ mặt linh động nhất của bản thô. Đây là chỗ tiếp xúc của người dân kinh kỳ với đồng bào sơn cước. Cũng những sắc màu đủ vẻ như bất cứ một chợ nào trên đất Việt, dù thử hàng hồn tấp, có khác chàng là chỉ ở những tấm vải hoặc những chiếc khổ đen, dày, viền cẩn màu, đặc biệt của rừng núi và những chiếc vòng đồng trang sức thô sơ.

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ở những người di chợ phân biệt hẳn với các chợ miền xuôi. Dân cao nguyên, vùng này là giống người Đè (Rhadé), — một giống người tàn tiễn nhất của bộ lạc miền sơn cước — từ các làng xa xôi, lưng deo đồ, mồm ngậm ống điếu. Đáng chú ý hơn cả là ở những cái ống điếu. Từ những đứa trẻ nhỏ tới đàn ông, đàn bà thảy đều biết hút « bít ».

Đàn ông đóng khổ, cởi trần, vai vác dao; người sang trọng hơn mặc những chiếc áo cộc tay bằng thứ vải riêng dệt tại gia đình và cũng có bày bàn ngoài chợ. Phần đông đã được văn minh hóa bằng những chiếc áo sơ mi vải ka ki, nhưng đến chiếc khổ thi phải bắt buộc công nhận là cổ hữu.

Đàn bà quấn những tấm vải den mềm cùng viên chỉ màu xanh đỏ, trông như những chiếc váy của phụ nữ thôn quê miền Bắc nhưng hẹp hơn. Những tấm áo càng phồng trên bộ ngực chứng tỏ một sinh lực dồi dào, luôn

NƯỚC NON NHÀ...

LÊN THĂM MIỀN CAO NGUYÊN

luôn vận động. Đôi người tự nhiên hơn, khôi mặc áo ngoài để triển lãm hai hàng « ngọc nhũ ». Từ xa tới họ đều lưng deo đồ tre đựng bán đòi thử làm sẵn và đợi mua dăm ba món hàng vật vãnh.

Ra khỏi chợ, chúng theo vòng theo các đường phố. Thị trấn quá nhỏ bé nếu chỉ kè trong vài phố buôn bán. Lèo tèo hai rạp hát bóng mà một vì không đủ khách

* của HẬU THƯƠNG

dã đóng cửa từ lâu. Đôi khi một gánh hát cài lương từ Saigon lên thường thuê để hát. Tiệm ăn uống khá nhiều, phần đông khách hàng là những quân nhân Việt Nam và ngoại quốc. Nhiều nhất là những cửa hàng thực phẩm đóng hộp.

Các đơn vị quân sự quanh vùng và người Tây phương cần tiêu thụ nhiều món hàng nhặt dụng đó. Người Việt ở đây từ các nơi tới làm ăn: người Bắc số ít, theo các sở mỏ phu đưa vào, người Trung từ Huế đến. Nhiều nhất là người Nam từ Saigon lên. Cũng có những chủ hàng buôn, người sơn cước, nhưng số này hẵn còn ít ỏi. Người Hoa Kiều, có nơi nào là thiểu! Họ đều là chủ nhân ôn những cửa hàng lớn.

Ra ngoài khu buôn bán, trung tâm hoạt động của thành phố, chúng tôi lẩn theo một con đường lớn dẫn tới một khu quân sự Đặc biệt ở phố này là một dãy đèn né ông lớn, ban đêm chiếu sáng xanh rờn, thật là ngoạn mục. Hai bên nhà cửa thưa thớt, thỉnh thoảng, mới có một tòa

nha, bức tường chạy dài có vẻ một biệt thự ở đô thị lớn, vắng vẻ và tĩnh mịch.

Đường dẫn về Saigon rẽ về bên phải tới cửa biệt điện Quốc trưởng Trước khi tới Banmethuot, chúng tôi đã tự hào sắp được thăm « đất nhà vua ». Thị trấn tôi được thỏa chí hiếu kỳ: một khu rộng rãi, trường vây chung quanh, thân nghiêm kín đáo.

Nhìn qua cánh cổng chấn song thưa, như cũng còn vị tinh du khách, một tòa

nha sừng sững hiện sau con đường vào giải đá. Kiến trúc nửa cổ, nửa kim trống không lấy gì làm đẹp. Qua ván vỡ phòng quốc trưởng, khu chỉ huy Hoàng triều cương thô, tới căn cứ của bộ tham mưu đệ tứ quân khu. Không khí có vẻ thanh bình, cổng vào không linh gác. Các tòa nhà hoặc bằng gỗ, hoặc xây gạch vôi vữa, còn nguyên màu mới.

Trở lại tìm di vòng quanh biệt điện đã lại thấy mình vào phố. Qua một bốt gác cổng sau của ngự làm quân, tới một ngôi nhà sừng sững cất theo lối nhà sàn sơn cước. Thay vì cột cây mái cỏ vật liệu làm toàn bằng gỗ chau chuốt kỹ công. Một công trình tưởng tốn kém cũng đáng kề, dù là dùng sản phẩm của sơn lâm, tìm ngay tại chỗ. Đến đâu cũng có một cái gì đặc biệt màu sắc địa phương khả dĩ có thể lưu luyến lòng du khách.

Tới giữa mùa cam tháng mười tôi đã tìm thấy ở đây một thứ cam ngon lạ.

NỆM LIÊN SƠN

:- gòn bảo đảm :-

Giá đặc biệt cho các Đường đường, Học đường, Nhà bảo sanh, Khách sạn và các nhà đóng giường. Nhận nệm cũ làm lại như hồi còn mới. Giá rẻ..

Có thợ đi đo và giao tận nhà

41 Phan thanh Giản (ngã sáu) SAIGON

SẢN XUẤT GIƯỜNG BẰNG CÂY GỖ ĐÚ KIỀU, BÁN LUÔN

CÁ NỆM GIÁ RẤT RẺ

333 b, đường Pierre Pasquier (ngã bảy) Cholon

Người ta có thể hài lòng với thứ cam của dân miền núi nơi đây, thường gọi là cam dê, giá rất rẻ. Nhưng cũng từ miền đất đỏ, ở một đồn điền châm bón theo khoa học, giống cam « vè-ri-can », lấy ngay tên người chủ trại — quả là đẹp mắt và có một hương vị đậm đà hơn. Vỏ cam vàng, khác với cam của thô dân dù khi chín vỏ vẫn xanh chỉ dần xám lai.

Sống lại thị trấn đầu tiên của miền sơn cước một tuần lễ, giữa mưa mưa, chờ ngày lên Kon tum tôi cũng đã có dịp đôi lần vòng quanh lìm tới vài bản Mọi. Đất đai còn hoang sơ và chắc chắn là phi nhiêu lâm. Người dân sống ở nhà sàn và cũng ruồi đũa già súc trâu, bò, gà, lợn. Họ cấy lúa bắp, dì làm rẫy, ít trồng về săn bắn như minh trưởng.

Đất đỏ nguyên màu, mưa nhiều bùn bết như keo, chưng tỏ chưa từng được khai thác. Sau một hai ngày khô nắng bụi đường đã lại tung lèn mù mịt, ở cái cõi hồng trần này, đúng với nghĩa đen của chữ — khó mà giữ mình cho sạch dù nắng hay mưa. Nhưng có lẽ con người ít bị quyến rũ vào vòng truy lục xa phi hơn nơi ánh sáng phồn hoa.

Giá sinh hoạt của người dân Banmethuot tùy vào những chuyến công voa từ Saigon lên. Đời sống mắc mõ, sự mua bán những thứ hàng cần thiết khó khăn tùy theo tình hình chiến sự, đường giao thông bị ngăn trở. Nhưng đó là kể về dân kinh buôn bán tại thị thành.

Còn những người sơn cước trong các làng hẻo lánh hoàn toàn sống đời độc lập. Độc lập cả với cách sống của xã hội bên ngoài. Xuống bán đôi khi một vài thứ sản phẩm đất ẽ không cần thiết, tìm mua những món phụ thuộc của đời sống văn minh không thực dụng, dù chẳng có cũng không sao. Họ sống giản dị và đơn sơ lắm.

Sau bảy ngày, cũng đã là tạm đủ. Một sớm tinh sương đoàn xe nhắm về Bắc phương trực chỉ, tiếng máy rầm rầm đưa sâu người trai của thời chiến chiến vào cái thảm nghiêm của núi rừng cao nguyên bao la rộng rãi. Thành phố Kontum có lừa hẹn một chút gì thay đổi nữa chàng?

HẬU THƯƠNG

Miền Cao nguyên Trung Việt

tàn thu năm Ngọ



Hộp thư Tòa soạn

Bạn Yên Khanh :

Đã nói nhiều rồi. Lại ca tụng thêm nữa thành thử làm t việc quảng cáo — không nên. Mong bạn hiểu. Không chiêu ý bạn được. Thân mến.

Bạn Đăng Huỳnh (Huế) :

Thế à? Vì có nhiều bạn hay ờm ở lâm. Bang xem thư của bạn. Cám ơn nhé.

Bạn Huyền Như (Đà Nẵng) :

Đang xem tùy bút của bạn. Đa tạ.

Bạn Thủ Bình Minh (Saigon) :

Ý kiến ấy rất hay. Tiết cho cả hai bên. Bạn cứ gửi. Thân mến.

Bạn A Hồng (Nha Trang) :

Đã nhận được ảnh « Hòn chồng » của bạn. Đa tạ.

Bạn Tạ Ký (Huế) :

Bót giận nhé. Sẽ gửi thư riêng. Thân mến.

Bạn Phú Tống (Chợ Lớn) :

Bạn yên tâm. Nếu khà quan xin chiều ý bạn Thân mến.

Bạn Vũ Bá Chí (Cần Thơ) :

Cám ơn bạn đã gửi. Bởi dịp sẽ đăng. Thân mến.

Bạn Phan Bản Cẩn (Nha Trang) :

Đã nhận dù. Đa tạ.

Bạn Nam Trung Tử (Đà Nẵng) :

Hoan nghênh. Sẽ đăng. Đa tạ.

Bạn Ngô Đức Bôn :

Sẽ chú ý.

Bạn Nghiêm Vĩnh Cẩn. Thùy Hương (Sài Gòn)

Các bạn có thư riêng ở tòa soạn.

Bạn Tường Anh (Tây Ninh) :

Bạn có khà năng. Nên sửa lỗi thơ. Nên tìm những đề tài lạ. Thân mến.

Em Phi Bằng (Chợ Lớn) :

Đã nhận dù. Bang xem. Nếu khà quan Xin lỗi ý của em. Thân mến.

Bạn Thành Hồng (S.P. 4464) :

Một bạn đọc gửi tặng ảnh lâm hình bia. Còn địa chỉ tôi tòa soạn chúng tôi không biết.

Bạn Phạm Hữu Kha (Huế) :

Đề tài thơ « vè què » không được mời mà gửi cho lâm. Được loạt bài bài khác của bạn. Đa tạ.

Rất hoan nghênh. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận bài của các bạn. Thân mến.

Bạn Sơn Quang, Xuân Thảo (Huế) :

Khả quan Lời thơ nhẹ nhàng. Nhưng cần tìm những đề tài mới khác. Nhìn đề tài người ta đã làm rồi. Hè hè chứ. Thân mến.

Bạn M.H. (Đà Lạt) :

Không được tự do sáng tác. Buồn nỗi. Nhập rồi đó. Bang xem Thân mến.

Bạn Lê Quý Đặng (S.P. 4531) :

Hoan nghênh. Mong bạn tố điểm cho mục G C B C A được thêm phần hảo hùng.

Bạn Kim Minh (Nha Trang) :

Loại văn « hô khòi » không ích lợi bằng nêu lên một phương pháp hoặc lề lối làm việc để phù lợi hữu ích cho chúng.

Cám ơn bạn chủ ý đến tôi chỉ của chúng tôi.

Bạn Mai Lệ Ngọc (Rạch Giá) :

Mong hưởng ứng. Bài thơ « Đêm đông » xem rồi. Lặng mạn quá! Tình từ yêu đương thì nên đề tự mình đọc chứ đừng hát. Người ta đọc nữa. Thông cảm chứ. Chúc tiến bộ. Thân mến.

Bạn Tuy Loan (Quảng Ngãi) :

Đã nhận được. Chuyện ngắn của bạn đang xem. Đa tạ.

Bạn Hà Bến Hải (Nha Trang) :

Hoan nghênh. Sẽ đăng. Đa tạ.

Bạn Vũ Chương (Đà Lạt) :

Bạn yên tâm. Nếu khà quan xin chiều ý bạn.

Bạn Nguyễn Văn Ngọc, Xuân Sắc (Sài Gòn) :

Nhớ thương cũng chỉ vây thôi, biết làm thế nào? Tìm những đề tài lạc quan hơn một chút. Thân mến.

TIN NHẠC

Xin nhạc các nhạc sĩ xa gần một địa chỉ để kiểm mua những sách nhạc, nhạc khí và phụ tùng tốt, đẹp, quý :

MANDOLINE	ký tên Ng. Đức Trọng, giá đặc biệt	500\$
GUITARE	ký tên Ng. Đức Trọng —	1.000\$
VIOLON	ký tên Ng. Đức Trọng —	3.600\$
VIOLON	nhập cảng từ Pháp. Đức, Ý đủ đồ phụ tùng giá từ	1.600\$

VIOLONCELLE, CONTREBASSE hiệu TONI GLIOT, Marc LABERTE — SAXO, TROMPETTE, CLARINETTE, CLAIROON hiệu PIERRET — BATTERIE JAZZ hiệu A. S. B. A. METJAZZ — Giấy đơn bán sỉ hiệu ARGENTINE, MANUCORD, ELITE, PIRASTRO, THOMASTIC.

Sách nhạc của những nhà SALABERT, H. LEMOINE, DURAND HEUGEL.

Sửa chữa VIOLON do Ng. Đức Trọng, thợ đơn duy nhất ở Viễn Đông được tổ chức quốc tế ENTENIE INTERNATIONALE DES MAITRES LUTHIERS nhìn nhận và được ghi tên trong cuốn DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES LUTHIERS của R. VANNES (Hàn Lân Viện Quốc Gia Ste Cécile La Mã).

MI TIN

121 đường Frère Louis
(gần nhà thờ Huyện Si)
SAIGON

VĂN CHÁNH THƠ XÃ

115 đường Gia Long — Sau chợ Saigon

MỚI VỀ ! đầy đủ thêm SÁCH HỌC

Pháp và Việt cho học-sanh các trường Pétrus Ký, Gia Long Chasseloup, Marie Curie, Jauréguiberry và các trường tư.

— Các bực tiểu học, trung học, đại học và các ngành chuyên môn.

CẨN BẢN THẢO giá trị để xuất bản

SÉ XUẤT BẢN ! săn sóc cách nào cho sự học con em mau tần tảo
của NGUYỄN HIẾN LÊ



CHIEMUSE MAY SẴN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise
may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại
nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút. Col Indéformable Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette và Cravate tuyệt. Có Chemise Veste đủ màu.

SÂM
NHUNG

CƯỜNG HUYẾT TINH

Dung dược phẩm hảo hạng, bào chế rất tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi bổ lại não cần hưng vượng, thêm tuổi sống lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt để thọ thai. Khi sanh rồi, Huyết xấu, tay chân lạnh, té nhức, nên dùng phục hồi sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam Phụ Lão Ấu trưởng phục.

Cường huyết tinh

Nhân « Thần hổ » sống đầy đủ sức lực khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc Thiên bảo Đường



Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON

Giải đáp thắc mắc

(tiếp theo trang 15)

Thưa ông, tôi này tôi ở Trung, nàng ở Bắc, chúng tôi vẫn yêu quý nhau như xưa, vẫn thơ từ đi lại được, vậy tôi nên xúi ra sao cho phải lẽ.

TRẢ LỜI.— Trường hợp của bạn cũng đáng buồn thật. Nhưng đây là cái buồn chung của dân tộc Việt Nam đang thời kỳ phân chia lãnh thổ. Những hoàn cảnh kể ở người đi đã gây ra bao nỗi lòng mong nhớ.

Chắc bạn cũng hiểu rằng đi theo « tiếng gọi của trái tim » bây giờ là trái với lý trí, vì bạn được « hàn hạnh » biết rằng phương Bắc họ không tiếp nhận lớp thanh niên ở thành phần giai cấp như bạn.

Bạn đã có can đảm quyết « đi là đi ». Thị bây giờ bạn cũng nên có can đảm thêm: « đợi là đợi » để một mai kia xem lòng người (nàng) và « giòng đời » biến đổi ra sao.

Không ai trách bạn phụ tình hoặc trách nàng hờ hững, mà chỉ trách thời thế làm gián đoạn nhân duyên của bạn và các bậc làm cha mẹ không biết linh động, đã quá khắt khe với lễ nghi cõi hồn.

Bạn xem Đời Mới 140 để thông cảm với một nỗi lòng tương tự như của bạn.

LY HOÀI VINH

Người thợ hàn

(tiếp theo trang 48)

khoisây sát, loang lở. Trong thâm tâm con người, còn có bao vết thương lòng mà chưa ai hàn gắn cả. Ngày em và chính anh, cả những người chưa có rồi sẽ có. Ném vỡ thi đẽ, làm lành thi khó cũng như xã hội này sa ngã đồ vỡ thi dễ, trở lại con đường chín chắn, khó khăn và thiếu người hướng dẫn.

Sông có khúc, người có lúc; có mùa được, có mùa mất. Người đi buôn có thể 1 vốn bốn lời, nhưng cũng có khi khuynh gia bại sản vì một phút lỡ lầm đồ vỡ.

Còn em ! xem lại cuộc đời mươi mươi mấy cái xuân xanh mà đã cần đến một sự hàn gắn, một kẽ hở dạo viễn đưa tay làm chiếc kim chỉ nam cho em tiến một bước nào chưa ?

Mai đây ! khi em nghĩ kỹ, em sẽ thấy tiếng rao Hán bị tuy mặc mạc nhưng chân thành, ngắn ngủi những tết nhí, và em sẽ muốn luôn luôn có tiếng rao ấy ngàn ngàn bên tai để nhắc nhở : « Phải thận trọng » để tránh đồ vỡ hoặc nhỏ, hoặc to trong gia đình.

PHONG ĐIỂN Huế
ĐỜI MỚI số 144



XXIII

HQ ở tiệm nhảy ra khi phố xá đã về khuya. Một vài anh xe xích lô, đợi khách chán, ngủ gục trên niệm. Gió sang thu lành lạnh. Sắc rùng mình. Nàng đi sát vào Tình. Bóng hai người ngã xuống đường tháp thoáng ánh đèn, áu yếm như một cặp tình nhân.

Gió hun hút từ ngả đường ra ngoại ô. Hai người sóng vai nhau đi trong im lặng. Tình chợt nghe Sắc hỏi, áu yếm :

— Anh có lạnh không ?

Tình mặc phong phanh chiếc sơ mi trắng cùt tay. Anh chọn chiếc quần mùa thu màu nâu nhạt mới may để đi với Sắc. Sắc lộng lẫy trong tấm áo hoa đỏ. Chiều theo ý của Tình nàng đã bỏ mối búi tóc ngược.

Tự nhiên, Sắc nhìn Tình bằng đôi mắt thân yêu.

— Lát nữa về nhà uống một ly rượu cho ấm...

Loáng thoáng có tiếng chó sủa. Hai người đã về đến ngõ.

— Được ơi ! mở cửa cho cô !

Tình như người chơi tình. Anh vội vàng bảo Sắc :

— Thôi, tôi về nhé.

Sắc nắm tay anh, y như lúc ở tiệm nhảy :

— Hãy vào đây một lát đã nào !

cởi áo dài ra. Tình ý tứ quay đi. Anh thoáng gấp hai cánh tay trần tròn lắn của Sắc trong giường. Sắc thay áo. Nàng mặc một chiếc áo cánh phún.

— Kia, uống đi chứ ?

Tình nâng ly uống một hơi dài. Rượu ngọt lùi ngấm dần êm ái. Toàn thân gã con trai đã nóng ran...

**

HÔM SAU Tình trở dậy thật sớm. Anh len lén ra về Gặp ngay vợ Lực. Chị nửa nạc nửa mỡ hỏi :

— Anh này đi đâu mà mò về sớm vậy ?

— À tối hôm qua cô Sắc mời tôi đi xem chớp bóng.. Tình trả lời lúng túng Hai vợ chồng Lực thoáng nhìn nhau. Chị vội cười kín đáo. Anh chồng đứng dậy ra.

Tình lảng lặng đi vào nhà trong. Anh gấp Nhàn. Cô nhìn anh, đôi mắt buồn rười rượi.

**

GIO BUỒI CHIỀU bốc lên mùi nước sông tanh nồng. Từng lớp sóng người và xe đò qua nhịp cầu sắt chật chội. Tiếng chuông xe đạp riu rít át trong tiếng máy xe nhà binh gầm rú. Chiếc xe xám đi nghênh ngang. Đoàn (dọc tiếp trang sau)

Kể từ 10-9-54 dời về địa chỉ mới



HO ! HO ! HO ! Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bò phổi, nhuận phổi, gián hỏa, trừ đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi
Nhà Thuốc

Thái-Bình-Dương

78 Boulevard Gaudot—CHOLON

NIÊM TIN • tiểu thuyết dài của Vĩnh Lộc

xe nhỏ giặt cả về hai bên cầu, nem nếp Tháp thoáng trên xe máy nét mặt đỏ, hung tợn.

Ra khỏi nhà máy Tinh thấy ngực mình nhẹ hẳn đi. Không khí ngoài trời thoái mài. Con đường thành phố lờ lững bốc bụi lên từng đám mỗi khi có một chiếc xe hơi băng qua. Tinh đạp xe chậm men bờ sông.

Những con thuyền cũ chen chúc trên giòng nước đèn đặc biệt binh những rác bẩn. Quần áo rách trôi lèn mui thuyền. Một vài gia đình chài đương sà soạn bừa cõi chiều, khói mỏng bốc lên từ sau những sạp thuyền bể bountry. Từng đoàn phu trần truật thất thểu ra về. Một ngày cực nhọc qua. Buổi chiều mùa xuân đem gió mát về. Tiếng nói ồn ào của đoàn người, tiếng bánh xe lăn, tiếng guốc khua xôn xao cả một dãy bến tàu rộng.

Lúc trở về, Tinh đạp xe ra bãi đá bóng. Qua dãy hàng hoa. Máy chỉ bán hàng đơn đã tiếp đám khách người Âu. Tinh chợt nhớ ra hôm nay là chiều thứ bảy.

Bãi đá bóng khá đông người. Máy hàng nước đá rải rác bên hè đường dưới những gốc cây ba dáng. Một anh chàng có vẻ dàn thờ đương ngồi ngón rau sống bên gánh hàng bánh tôm. Từng chiếc bánh vừa vớt lên ở chảo mỡ, vàng ngây và thơm phức.

Tinh dừng xe vào gốc cây, lại một hàng giải khát ngồi.

— Cho tôi một ly chanh quất.

Tinh có thói quen, cứ buổi chiều nào làm việc nhiều quá trong người hơi mệt thì ra đây hóng gió, uống một ly nước mát. Hai con đường rộng song song chạy dài ra bến tàu. Từng khoảng đất trống cỏ hoang mọc lên có vài khu công viên rải rác hoa dại và bóng dừa.

Gió ở đây thoái mái hơn. Trời có vẻ cao và rộng. Cỏ dại không được xanh lâm. Tinh nhớ đến một hôm náo ra ngoại ô. Máy đưa trẻ đưa nghịch trên một cái bãi cỏ hoang. Chúng đá bóng và reo hò trên đám đất trống. Tinh thoáng ngửi thấy mùi cỏ đồng thơm mát. Một cảm giác vui, khoẻ lành man mac khắp người anh. Anh hit chậm chậm không khí đồng quê thoái mài. Tuy đồng ruộng thưa thớt, đất hoang nhiều nhưng ở đây có cũng có vẻ xanh tốt hơn. Cái thứ cỏ ngoại ô, tự do mọc trong gió thoảng rộng, dưới ánh mặt trời.

Cái bãi cỏ ở đây hình như bị bung lít xung quanh những lớp nhà thành phố san sát. Khoảng đất rộng hằn lên từng vạch đường mòn ngang dọc. Chân người đã dày xéo lên đến nỗi cỏ không mọc được. Bụi và khí hậu đã làm cho cỏ kém xanh tốt. Tinh chợt nghĩ đến cuộc sống trong dây, chặt chọi, xô bồ. Đến đời sống nhà máy của anh, nhọc nhằn, huyền náo. Tinh vừa bị người ta đuổi chỉ vì đã ôm hai ngày nghỉ mà không có giấy bác sĩ để đến trình tại sở làm. Nhẽ ra Tinh được bảo trước mười lăm ngày. Nhưng ở đây không ai nghĩ đến luật lao động cả. Anh nghèo thì anh cố chịu. Tháp cõi bé miệng, kêu vào đâu? Ý nghĩ chua chát ấy an ủi Tinh được đôi chút.

— È, Tinh! Tinh ơi!

Một anh chàng đương vẫy Tinh từ bãi cỏ nhốn nháo những người. Anh ngạc nhiên khi nhận ra là Hoài. Hoài đánh một chiếc quần dài xanh, chân đi đất. Chiếc may ở bô sát vào bộ ngực nở. Anh bỏ đám bạn thể thao chạy lại góc khung gỗ nhặt quần áo và cùi thế ôm lấy, di lại phía Tinh. Đến nơi, anh bảo, rất tự nhiên:

— Vừa xuống xong.
Tinh đã hết ngạc nhiên. Hoài xưa nay vẫn thế, có máu bốc đồng. Hà Nội và Hải Phòng lại chỉ cách nhau có một chuyến tàu hỏa. Anh cười hóm hỉnh hỏi bạn:

ĐỜI MỚI số 144



đủ hạng: Nhì-Nhất-Ngang
214 DIXMUDE - SAIGON



Đừng lây lắt nữa!

SỨC KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG / HOÀN

CỦU LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và
thích làm việc hơn trước

CỦU-LONG-HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC VỎ-BÌNH-DÀN-CHOLON



NIÊM TIN • tiểu thuyết dài của Vĩnh Lộc

— Đã chán hàng ngang, hàng Đào rồi phỏng?

— Mưa phún Hà Nội buồn quá uống mãi cà phê và ngâm mấy cây liễu ủ rũ bên hồ Hoàn Kiếm, chán đờ chết đi được!

Vừa mặc áo quần Hoài vừa bảo:

— Ở tàu xuống, tôi đi phết phơ qua đây. Thấy họ đá bóng vui quá, nhảy luồn vào.. Không ngờ đất đồng chua nước mặn của anh lại có một chỗ giải trí bình dân như thế này.

— Anh không biết Hải Phòng là thành phố của lao công sao?

Hoài lúi húi buộc giày. Anh ngược lên gọi:

— Cho tôi hai dĩa bánh tôm nhé! Anh uống nước chanh đấy ư?

— Tinh vừa định bảo anh hàng giải khát cho một cốc nước chanh thì Hoài đã xua tay:

— Tôi phải uống bia mới được. Vừa tiện mà lại có chất « levure » bổ lắm!

Tinh nhìn bạn trong niềm vui hớn hở. Người Hoài tràn một sức sống thanh xuân. Tóc anh đã hớt cao, không như lần trước bóng nhãy brillantine và chải nổ lên một cách diêm dúa. Tinh bảo,

— Trông anh độ này khỏe hẵn ra...

— Sáng nào cũng đi S.E.P.T.O. và chiều chiều xuống Quảng Bá đấy.

— Chẳng bù với tôi. Sáng mờ đít đã phải mò dậy đi làm ngày tắm tiếng quần quật trong nhà máy. Chiều về khướt ra Chẳng còn thi giờ đâu mà vận động với thể thao nữa!

Gióng Tinh thoáng chua chát. Hoài cười an ủi:

— Làm việc như anh mới khỏe. Lại chẳng bằng mấy thể thao ấy ư?

Tôi thấy mấy người thợ, người nào cũng đèn chặc lại và vặm vỡ. Chắc họ ít khi đau ốm lắm?

— Họ chẳng bao giờ đám ốm đâu. Vì ốm vừa thi... đổi. Mà ốm quá thi mất việc!

Hoài chợt thấy khuôn mặt của bạn đèn xạm và hốc hác:

— Hình như anh ốm thì phải?

— Trông tôi xanh lâm phỏng? Bị sốt rét mất mấy hôm...

— Nghỉ như thế nó có trả tiền lương cho anh không?

Tinh lắc đầu. Giọng Hoài chợt bất mãn:

— Sao lại có cái chế độ dã man đến thế?

(đọc tiếp trang sau)



Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

ĐỜI MỚI số 144

Thàn hiệu HỒI XUÂN TÁN

Chủ trì: Cảnh mạo thường hàn, phát nồng, phát lạnh. Hoặc ăn nhảm đã lạnh lẽo, cho nên gay ra chấn gãy bịnh ứ mửa, tay chân co rút, túi chí ruột, hầm răng ngóm cứng, trong uit quặn đau, tức là chấn gãy bịnh thời dịch rất nguy hiểm đến tánh mạng, lập tức dùng:

HỒI XUÂN TÁN

một ve liền thô kỳ công cứu cấp, như thách thức được, đi xa mua theo hộ thân.

Nhà thuốc: BÌNH AN CÁC
số: 43 đường Piaget-Cholon

QUÁN QUẦN TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIÊU QUẦN tửu điểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON



VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả
ở tay giả đè ráp thay những
chân cụt và tay cụt. Theo đúng
phương pháp của những nhà
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quân
y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON



NIỀM TIN • tiều thuyết dài của VĨNH LỘC

— Tại tôi nghĩ khêng xin phép và cũng không có giấy chứng nhận của bác sĩ

— Sao anh không đến cho bác sĩ họ khám bệnh?

— Anh tính ốm liệt giường薪水 nào mà lè đến bác sĩ đưọc. Sốt rét nó có con. Khỏi sốt lại như thường. Chỉ hơi yếu một chút. Lúc đó có đến bác sĩ thì họ cho là mình đã mạnh rồi...

— Thế họ không trả lương mấy ngày ốm nghỉ sao?

— Nghỉ không báo trước, tôi vừa bị sở nó đuổi!

Hoài nhìn bạn rất lâu. Miếng bánh tôm ngon bùi hỉnh như nghẹn lại ngang cuống họng. Tình gượng cười. Nữ cười mèo mò, đầy chịu đựng.

Bóng chiều đồ xuống từ lúc nào. Mấy bác hàng qua dường sưa soan gánh hàng ra về. Đám đông trên bãi cỏ đã tan mác dần. Một vài anh dương lúi húi mặc quần áo.

Tinh dắt xe đạp, bảo bạn đợi ngọt :

— Thế cũng hay. Tôi đương tình xé dịch đi đầu một chút. Không khi nhà máy nhiều lúc đã khó thở... Có lẽ tôi sẽ vào Nam.

— Phải đấy. Minh còn trẻ cần phải đi và sống nhiều. Lần vào những cái khồ đề tim đề tài mà viết. Chính tôi nhiều lúc cũng băn khoăn ghê. Chẳng biết cứ cái hoàn cảnh như thế này liệu tôi có sáng tác được ra cái gì nữa không?

— Như Hạnh thế mà sướng. Đi luôn. Viết mỗi ngày mỗi khoẻ lên.

Hình ảnh người bạn thơ vui tính chợt về. Hoài bảo giữa một phút vui thoải mái :

— Trông người nhô nhẫn, lành lạnh như thế ai ngờ

mà lại có những vần bơ khoẻ khoắn, hăng hái ghê!

— Độc thư Hạnh tôi có cảm tưởng phải là của một người như Hoài một thanh niên khoẻ mạnh, yêu sống, với nụ cười luôn luôn nở trên môi.

— Anh quá khen! Thực ra sáng tác của tôi hẵn còn mang nặng màu sắc lâng mẩn. Đôi khi còn ủm mi nữa.

— Nhưng anh còn trẻ lắm. Anh có nhớ một hôm anh đã bảo với chúng tôi như thế không?

Cái vỗ vai thản nhiên của Tinh khiến Hoài thấy lại được lòng tự tin. Anh cảm thấy vui lên như lúc vừa viết xong một thiền truyện. (Còn tiếp)

Đại tiệc lẩu

SOAI KINH LAM

496, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RẢI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT CHIÊU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :
Grand Restaurant SOAI KINH LAM

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Giữ cho giấy quý Bà mới mai
Phấn HẢI QUANG
trắng, mịn không dính quần áo

Thuốc ho trái nhẹ
PECTO-CHERRY



ĐỜI MỚI № 1434

CHÌ CẨN VÀI HỘP

ĐẠI BỒ NGŨ TẶNG TINH LA-VẠN-LINH

là ngài có thể hồng hào khỏe mạnh trở lại

Ăn không ngon, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài!

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng
Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biêt
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ
đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh
La Vạn Linh được nổi tiếng nhất.

Tông phát hành
Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON

Có đà bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX

Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói
BEKINAN Tiên
(Eugulinne activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp
LONKINAN Tiên
(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

TÈ BẠI, PHONG THÁP và tất cả các bệnh do máu xấu
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu 39 Nguyễn an Cư

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ
thầy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, trẽ
vui và mau lèn cân. Có đà bán khắp nơi đại lý Ta và Tàu.

10 đồng 1 hộp có cả bột quế

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
l ve dầu TÙ BI

Chủ trị con nit, ho nóng, làm kinh, bú không tiêu, sinh bụng.

Sãi, dẹn, ghê, lở thui lỗ tai

Có đà bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tàu

Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON — SAIGON

Golden Club



Hàng đúc chữ VĂN HÓA

Số 8 đường Tân Hàng (Rạch Bà Hồ)
CHOLON

Chúng tôi chuyên môn đúc chữ Pháp, Việt, lón
nhỏ đủ kiểu và Cadrats, Espace, Vignettes v.v..

**Chúng tôi cũng lãnh làm khuôn chì bằng đồng.
Làm mau giá rẻ. Quí khách chiểu cõi, chẳng luận
ít nhiều, hoặc đem chì hay chũ cũ đến mướn đúc
tính công, chúng tôi đều rất hoan nghinh.**

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục

AT NHÀ KHIẾU VŨ

GRAND MONDE

Do cặp tài tử

JOE, MARIANNA VÀ LISBETH

TRÌNH BÀY

BÁNG TIN CẬY



Pharmacie

HUỲNH-VĂN-HÚY

Ex. Pharmacien Principal de L'A. M. I.

N 117 Boulevard Bonard
AIGON

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ
Thuốc mới, giá rẻ — Tiếp rước vui
về mau mắn.

Một chuyến thăm lăng

(tiếp theo trang 25)

gi nữa không? Luyến tiếc một thời xưa? Hay nghĩ đến những người đã chết để xây nên ngôi mộ này? Khách nghĩ cũng phải vì có một kỳ quan nào mà lại không xây bằng máu và nước mắt của giai cấp lèo dân?

BÓNG ĐÃ NGÀ. Khách đang ở dưới chân núi Kim phung đấy. Đời ở đây đẹp quá khách nhỉ? Thương nhớ vội vàng đi rồi trở lại chợ Tuần vi còn phải ghé lăng Khải Định.

Thôi, tạm biệt bến Bồng với con đò ngang muôn thuở!

Tạm biệt núi dời Kim phung, bãi lau, rừng lá!

Đường về lối này khách cứ thong thả mà đi, còn phải lên xuống nhiều dốc.

Đường về sỏi đá đỏ lối đi. Còn một ô bánh tay! Vừa đi vừa nhai bánh nguội thi tuyệt! Gió ở đây không vi vu vì núi hai bên đường không có cây, chỉ lác đác bên chân đồi, đôi mái nhà tranh chênh vênh với vài ba bãi sắn, nương khoai... thơ và mộng quá khách nhỉ? Khách có thấy nhớ câu « một mái lều tranh một quả tim » không?

Bánh xe cao su vẫn rút ngắn đường đất đỏ; vài người xuôi kinh vội vã trở về với rừng núi vì ánh nắng chói chang cho phép khách viếng thăm một lăng nữa mà thôi.

Ô kia! Khách có thấy nóc nhà với cột thu lôi đèn xám sừng sững ở đằng kia không? Đó là lăng Khải Định. Một ngôi mộ xây với một lối kiến trúc tân kỳ pha trộn bằng hai nền văn minh Âu Á. Lăng xây thủng vào chân núi nghĩa là người ta phải lấy một phần đất của núi và thay vào đấy là lăng.

Đứng lại dưới màu hoa nhẵn vàng tươi này, khách ơi! Hãy xuống thăm bến nước nằm trên bờ một con hố(3) chạy ngang qua trước mặt lăng. Đứng nghỉ một tí rồi bắt đầu thăm lăng... khách hãy cùng tôi nhảy hết một trăm hai mươi sáu tầng cấp chia làm sáu bậc.

Từ ngoài đi vào khách sẽ lần lượt gặp Văn võ quan và voi ngựa bằng đá đứng chầu. Nhà dựng bia, những chậu hoa lan bằng sắt y như thật, và sau hết khách sẽ đến tận cùng của Lăng. Khách có thể vào bên trong

xem. Ở đây vẫn còn nguyên vẹn, khói lửa không tàn phá những di tích cổ kính từ ngàn xưa. Khách thấy có một mùi hương dịu dàng có lẽ từ những bình hoa trên bàn thờ tỏa ra.

Khách sẽ thấy tượng Vua Khải Định bằng đồng, ngoài sơn thấp một lớp vàng rất mỏng, ngồi theo kiểu nhà Vua. Tượng dựng trên một bệ cao và trên đầu tượng, mắc vào trần nhà là một cái tản bằng vôi tô màu sắc sô và tuyệt đẹp. Đẹp vì sự khéo léo của phần kỹ thuật vi khai mởi nhìn vào, tưởng như treo lơ lửng, song kỹ thuật mắc vào trần nhà và có vẻ nặng nề. Đẹp vì lối kiến trúc rất cầu kỳ, tỷ mỷ. Mỗi mảnh chai mắc vào vách tường, bên trong mảnh chai ấy có vẽ bằng sơn.

Những con rồng trườn mình theo những cột bằng xi măng cũng được chạm trổ tinh vi trông rõ từng cái vảy. Có hai cột trụ thật cao, đứng xa trông như hai tháp nhọn và tất cả những cái gì phiền phức của thời phong kiến đều có hình bóng ở đây pha lẫn ít nhiều vẩn minh của tây phương như mái bằng vôi, cột thu lôi, cửa song sắt, v.v...

Lại cố gắng nhảy xuống hết 126 tầng cấp, khách sẽ đứng ngoài bến nhìn lên. Lăng không rộng như những Lăng khác, không nhiều cây cối, khách có cảm tưởng như đang đứng trước một dinh thự đồ sộ, Phản ảnh trung thành cho thời phong kiến đang suy tàn trước kinh tế tư bản vi lối kiến trúc Âu Á này.

Thôi thế là hết. Nắng ngả sau đồi thông bên kia rồi, có mấy con chim trời bay nhanh về núi. Mọi khách lên yên, con ngựa sắt đã thuần tính, bắt đầu xuôi kinh đi.

Đừng luyến tiếc nữa khách ơi, nắng ngả sau đồi thông bên kia rồi. Đường về nhất định phải đẹp. Chiều tàn trên rừng núi, khách mê lâm nhí? Nhưng thôi mời khách lên yên kéo m้าย cô gái Vĩ Dạ mong chờ.

Huế 1954

YẾN HÀ
(nhóm sông Lô)



141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ Ú) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bịnh đàn bà và con nít
Chuyên trị : Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khám bịnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ

Bác sĩ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung việt Đại biếu
Hội Quốc tế Châm cứu

1) Chuyên trị bệnh đau mắt.
2) Chuyên môn châm cứu—Trị các bệnh khó bằng phép CHÂM
CỨU với các mày y điện tối tân. Bệnh nhức đầu đông, đau lưng,
tê thấp, tê bại, kinh phong, hen siêng, kinh nguyệt thất thường,
bệnh tử cung, bệnh bao tử, bệnh âm suy, dương kém, bệnh cao
tích : con nít ốm xanh lâu lớn.

Phòng khám bệnh :
244 Arras Saigon—Trước thành Ôma
giây nói : 21522

Mỗi ngày sớm từ 8 đến 12, chiều từ 3 đến 6 giờ
Chủ nhật nghỉ

BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »



Bảo Nhi An



Thuốc bồ trẻ em

Chủ trị : Trẻ em
gốc ban chưa dứt,
thể chất yếu, èo uột,
thân hình tiêu tụy,
tỷ vị hư nhược, ăn
uống không tiêu,
thường đỗ mồ hôi
đầu, bụng và trán
hầm hầm nóng, cam
tích v.v...

Hoàn-cầu Dược Phòng
99 Quai de Belgique—SAIGON

CÓ BÁN KHẨP NƠI

Tìm hiểu truyện Kiều

(tiếp theo trang 23)

là phạm đến nàng vậy. Chỉ « rày trước » « mai ao » có vẻ trách móc và day nghiến.

Lúc Văn nói câu này thế nào cũng lườm Kim một cái nhưng có lẽ Kim không để ý đến được vì tâm trí Kim để ý vào sắc đẹp của Kiều nên lý trí chàng không sáng suốt chút nào cả.

Bây giờ gương vỡ lại lành,

Khuôn thiêng lửa lọc đã dành có nơi.

Vân nhắc đến sự may mắn của chị. Nhờ ông Xanh kia mà Kiều đã thoát kiếp giang hồ trở về với gia đình ấm cúng.

Nhưng lời này có ý mỉa mai Kiều. Gương vỡ không thể lành được vì như Kiều đã làm thản « sớm đưa Tống Ngọc, tối tim Tràng Khanh thi không thể là một cô gái trong sạch được. Lời mâu thuẫn của Vân càng lộ rõ sự xấu xa nhơ nhപ của Kiều, Vân làm cho ký ức mọi người nhớ đến kiếp giang hồ của Kiều.

Còn duyên may lại còn người

Còn vàng trăng bạc còn lời thề xưa

Quả mai ba bảy đương vừa

Đào non sớm liệu xe tơ kíp thì.

Vân tóm lại người còn thi duyên cũng còn, lời thề còn đó, trăng thề còn đây, dù cho có trễ 15 năm chàng nřa Kiều vẫn còn duyên dáng và yêu cầu dồi dào kết hợp cho trọn lời thề xưa.

Nhưng những lời Vân trên đây như những cái tát vào mặt Kiều.

« Quả mai ba bảy » do triết dịch câu: « Phiếu hữu mai, kỳ thiệt thất, phiếu hữu mai kỳ thiệt tam » ý nři trên cây mai trước có bấy quâ sau còn có ba lá múa xuân sắp tàn. Đây nói đến sắc đẹp Kiều bây giờ như múa xuân sắp tàn là xấu đi rồi.

Sắc đã kém như xuân tàn thế mà Vân hạ chữ « dương » thì thật là mỉa mai cho Kiều quá. Vân cho chí làm đì 15 năm trở về cũng còn đẹp chán, thôi hai bên lấy nhau cho êm chuyện. Đó là câu nói lầy của Vân. Ba chữ « còn cho ta biết » Vân từ giận trong lòng lầm.

Biết em không ai bằng chỉ nên Kiều vội gạt đi và yêu cầu em nên nghe lời ghen tuông kín đáo ấy để Kiều phải đau khổ nhớ đến đoạn đời « lú » giờ chim cánh.

Dứt lời nàng vội gạt đi,

Sự muôn năm cũ nói chi bây giờ,

Một lời tuy có uớc xưa,

Xét mình dãi giỗ, đầu mưa dã nhiều.

Nói càng hổ thẹn trăm chiều,

Thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi.

Và cũng vì biết sự ghen tuông của em nên dù Kim cố ép lấy chàng đi nữa, Kiều cũng xem chàng như bạn hữu hơn là vợ chồng :

Đem tình cảm sát đòi ra cầm cờ và chung cuộc lại. Kiều tái hợp cùng Kim mà không thành đối vợ chồng được vì không chán gối cùng nhau cũng vì mâu khích ghen của Thúy Vân.

TIỀU MẠNH THƯỜNG

HỘI CÔNG THƯƠNG

SAIGON

Góc đường Vannier và Georges Guynemer

XUẤT NHẬP CẢNG

Điện Thoại số 22.137 SAIGON



Khóa dạy hầm thụ Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT NAM khóa học RÁP và SỬA máy VÔ TUYẾN ĐIỆN dạy bằng lõi HẦM THỤ. Bài vở để hiểu bằng Việt Ngữ. Thực hành đầy đủ như ÂU MỸ. Hết khóa sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng về ngành chuyên môn.

Bản trường đã đào tạo được rất nhiều anh em theo học được kết quả mỹ mãn.

Ghi tên học lúc nào cũng được - Tại trường có khai giảng khóa :

1- HỘI THÍNH VIÊN V.T.B.H.H. - 2- ĐIỆN TÍN VIÊN - 3- RÁP và SỬA máy thám thanh V.T.B. Việt thư hỏi học tại trường Chuyên Nghiệp V.T.B. LECTASON 278, đường Trung Nữ Vương (P. Blanhy) Saigon - Đ. T. 22.087.

VIỆN BÀO CHẾ LE NOM

THUỐC TRƯỜNG THỌ

Một dược phẩm bào chế theo phương pháp khoa học tối tân do bao nhiêu sự cố gắng để phối hợp dung hòa với những thuyết của 3 bác sĩ VORONOFF HAUSER và BOGOMOLETZ.

Để tăng cường « sinh lực » giúp cho người đời sống lâu, trẻ trung « chậm già ». Có biệt tài giúp cho « đàn ông suy nhược », tóc sờm bạc, chóng lüyü « sức háng hải ». Giúp « phụ nữ giữ gìn nhan sắc tươi thắm bền lâu, xoa bỏ những nét nhăn » trên má ».

Giúp cho « trẻ em » sức khỏe « hùng cường tráng kiện ».

Muốn làm đại lý do số: 30 đường Cl. Grimaud Saigon có ban các tiệm thuốc Hoa Việt.

Tâm ý dược từ thuốc gia đình Phương ngứa cách trị tại nhà minh-tác giả Bác sĩ Ngô Nhơn Trọng bán theo địa chỉ trên đây.

BẢN ĐỌC THÂN MỄN

Yêu cầu các bạn mua báo dài hạn mỗi lần đổi địa chỉ tin cho Ty Quản Lý biêt để tránh sự lạc báo.

Thư bảo đảm gửi về nhà báo xin để địa chỉ :

Ô. Trác Anh, 417 Trần Hưng Đạo (Chợ Lớn).

Bưu phiếu, ngân phiếu xin đề tên : Ô. Trác Anh hộp thư 353 Saigon.

(Chờ dùng đề tên ông chủ nhiệm : Trần Văn Anh),

Giá báo BỜI MỚI

dài hạn ở Nam-Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

3 tháng.. 60

6 tháng... 120

1 năm.... 240

Bưu phiếu xin đề tên :
Ông TRÁC - ANH
Hộp thư 353 - SAIGON

Đè được CHÂN LÝ HÓA đòi
mình nền xem tạp chí
TÌM HIỂU

THÔNG - THIÊN - HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-đức, không
dảng phái Tim, Chân-lý và Truyền-há
Chân-lý

Giải-quyết nhiều vấn-đề khó-khàn
khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì ? và Sứ
mạng của Ta đối với Ta, đối với
Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bào, Công-chức, tư-chức,
thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim
Hiểu Thông Thiên Học.

Bảo-quản : 35, đại-tá Grimaud - SAIGON

Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN
Chủ bút : NGUYỄN-THỊ-HAI



BASTOS
Juke



MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

Hàng đúc TRÍ ĐỘ

Số 87, đường Arras - Saigon - Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèi và làm đồ ngoài các khí cụ và máy
móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam
rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo - CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lóng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố



CHÁNH KHÁCH ĐỜI NAY

Tôi còn nhớ năm nào đây, tôi đọc « Đông Pháp Thời Báo », đọc « Tribune Indigène » ở Việt Nam, đọc « Việt Nam Hồn », đọc « Tribune Indochinoise » xuất bản tại Paris. Tôi pha lẩn chánh trị gia với nhà cách mạng. Tôi in tri rằng các ông lo quốc sự ông nào cũng học rộng, rộng hơn ruộng cò bay thả g cánh, ông nào cũng đường hoàng như thầy Không thầy Mạnh.

Tôi tưởng tượng ông Bùi Quang Chiêu, ông Nguyễn Thế Truyền, là các bậc hiền đạt, đức độ cao, tài ba xuất chúng. Tôi cho rằng các ông « quốc sự » là bậc Trương Lương, Quản Trọng. Tôi có tin tưởng ở họ.

Lần lần tôi lớn lên, khôn thì chưa át, biết cũng không chắc biết rành. Chỉ có điều khác là tôi thấy. Thấy rằng « ai cũng như ai ». Có lăm người tiếng như « cồn » mà miếng thì mỏng như bánh tráng. Có người không tiếng mà miếng lại to và dày.

Tôi lại có dịp gặp các ông « quốc sự », trước 45 và sau 45.

Có lúc tôi hiều chánh khách là hạng người gần quyền thế. Như năm 1946-47, chánh khách ở vùng « quốc gia » là các ông được mời đi dự Hội Nghị HongKong. Ông Văn Lang, ký giả Đời Mới, cho rằng có « ngưu đầu mã diện », mà sao tôi không đồng ý. Tôi thấy các ông ấy bánh lâm, vì họ toàn là « con ông cháu cha », trung thành « mâu quắc » từ ông đến cha. Lúc bấy giờ chánh khách thuộc « thương lưu thực dân chế ».

Sau đó, thấy chánh khách (49-53) là hạng người biết « chầu rìa », biết ngồi lì trong phòng khách, biết cõi « chịu đàm » đè « ăn xôi ». Xôi là chúc tòng, chúc bộ ; xôi là « quota » xuất nhập cảng.

Gần đây, chánh khách lại đổi hình thức, đổi tư cách. Chánh khách ngày nay phải biết « võ ngực » la lớn « có ta đây » ta đây « có thực lực » « được dân tin nhiệm » ta là « trong sạch », chứ không cần năng lực. Chánh khách ngày nay cũng là hạng đã biết năm chờ, tiếng Pháp gọi là « ắc tăng tích » (attentisie), tiếng Anh gọi « quét xi ích » (Wait and seeiste). Các ông sau này có cái đặc điểm là tự cho mình là « siêu ái quốc » (super patriote), là kháng chiến có hiệu quả (chống Pháp trong phòng, bảo vệ hòa bình đe bảo vệ cái đầu mình).

Đó là ở Việt Nam. Còn ở các nước dân chủ tiến bộ thì khác hơn. Chánh khách ở Pháp, ở Mỹ, ở Ý, ở Anh, vẫn vẫn, là hạng người có bộ « võ », biết làm vui thiên hạ (khác hơn hề sân khấu), biết nói ra dở, biết chứng hình Télévision (vô tuyến truyền ảnh), biết dàn tè bẽ ngoài, biết ngồi máy bay, bay cho nharc, như máy bay đã chờ thủ tướng Pháp sang Mỹ ; biết ăn ở khác lạ hơn người (như ông Mendès France biết uống cốc sữa to) biết cười mòn, cười dỗi, nói dỗi. Tóm lại là 9 phần 10 thì giờ của chánh khách 54-55 là biết dởn với dân chúng.

Còn ở bên kia màn sắt, chánh khách là hạng biết đọc diễn văn làm cho người ta ngù gục, biết giận « lôi đình » ở chỗ không có gì đáng giận, biết dập bàn, và chỉ biết nói những điều đã nói rồi, nói đến tự mình chán mà không dám lộ vẻ chán, sợ bị « kiềm thảo ».

Đó là hạng người lo lợi ích cho nhân dân. Lo cách nào không biết mà nhân dân vẫn khờ mài. Thật, làm cho thằng tôi bắt tim hiều sự tiến triển của chánh khách, đe có ngày tìm ra chánh khách ngày mai.

DƯƠNG BÁ DƯƠNG

BẠN ĐỌC THẦN MẼN

Yêu cầu các bạn mua báo dài hạn mỗi lần đổi địa chỉ tin cho Ty Quản Lý biết để tránh sự lạc báo.

Thư báo đảm bảo về nhà báo xin để địa chỉ :

Ô. Trác Anh, 417 Trần Hưng Đạo (Chợ Lớn).

Bưu phiếu, ngân phiếu xin để tên : Ô. Trác Anh hộp thư 353 Saigon.

(Chờ đừng đe tên ông chủ nhiệm : Trần Văn An),

Giá báo Đời Mới

dài hạn ở Nam-Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

3 tháng..	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin để tên :
Ông TRÁC - ANH
Hộp thư 353 - SAIGON

Đề được CHÂN LÝ HÓA đài
minh nên xem tạp chí

TÌM HIỀU

THÔNG-THIỀN-HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-dứa, không
đảng phái Tim, Chân-lý và Truyền-bá
Chân-lý

Giải-quyết nhiều vấn-đề khó-khăn
khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì ? và Sứ
mạng của Ta đối với Ta, đối với
Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bào, Công-chức, tư-chức,
thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim
Hiểu Thông Thiên Học.

Bao-quán : 35, đgt-tá Grimaud - SAIGON

Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN
Chủ bút : NGUYỄN-THỊ-HAI



BASTOS
juke



MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras-Saigon—Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèi và làm đồ nguội các khí cụ và máy
móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam
rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo—CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lóng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

GÌU'A CÁC BẠN CHƠ'I ẢNH



NHỚ MẶT NƯỚC HỒ GƯƠM
(Ảnh của Lê quý Đặng K. B. C. 4.531)



CỐ TRI

(Ảnh của Nguyễn Khoa Lợi—Huế)