

Ward
AP95
VG.
364+

ĐỜI MỚI

Số 143 Từ 5-12 đến
12-12-1954

Hình bìa: EM HỒNG PHẦN

Chánh Trưởng
217A Le Thanh
Vai gon

G.L.TRUNG

NHÌN QUA nền Nhạc mới hiện đại, ta thấy đa số các nhạc sĩ đều đi theo một khuyễn hướng tinh cảm lãng mạn.

Nhạc phẩm bồi Ich, lanh mạnh rất hiếm. Một phần lớn sáng tác không có lập trường, vô bối, đôi khi còn có hại là khác.

Xét tâm lý học sinh, Nhạc

là một món ăn tinh thần krêng thè không có. Nhạc chẳng những là phương tiện để gởi trí mà lại còn gián tiếp giáo dục học sinh tinh thần một cách nhẹ nhàng, thanh thản.

Tinh chất học sinh là tưa trẻ, yêu nghệ thuật. Nhạc phản ánh tính chất đó nên học sinh ưa thích là lẽ tất nhiên và cần thiết.

Trong thời đại náo cỗng vây, tầng lớp trẻ bao giờ cũng « tiền phong » trong công việc « tiêu thụ » những nhạc phẩm. Vì vậy, tinh thần Nhạc rất ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh.

Ở đây, Tôi, hoàn toàn đứng trên phương diện vô tư mà nói rằng :

« Học sinh đã thành sớm lanh mạn, ngông cuồng là do ảnh hưởng của điện ảnh khêu tình và phải kèm thêm của những nhạc phẩm « ghê lò ».

Đêm lại mà xem, ta đã thấy học sinh hát những gì ? Khi mà tinh thần dân tộc còn bị coi thường thì người ta còn kè gì đán tinh thần riêng của giới học sinh.

Hãy cứ mơ đi ! Vì chỉ có mơ thì đời mới đẹp, còn, thực tế, ôi ! vẩn xá và tầm thường quá !

Khi mà những người có bồn phận dìu dắt còn nghĩ thế, còn làm thế thì học sinh, đàn con em tránh sao cho được vết xe dì trước.

Thực tế trả lời chúng ta rõ ràng : học sinh đã mơ và đang mơ rất nhiều.

Ai cũng nhìn thấy cái nguy hại đang lan mạnh như « vết dẫu loang » ấy. Thế mà tại sao người ta không kịp tìm ngay những phương pháp đón giữ nó lại làm cho nó phải « tuyệt nọc ».

Phải chăng là không có thiện chí ?

Mà thiện chí ấy trông mong ở đâu ? Phải chăng là giới Nhạc ?

Các nhạc sĩ lúc này cần làm ngay một cuộc « Cách Mạng Tư tưởng ». Có lật đổ được « tập quán yếu hèn » của bản thân mình thì mới mong cải tạo được nhân sinh.

Nên tìm một hướng lãnh mạnh ở cuộc sống hiện thực, sáng tác cho dân tộc, vì dân tộc. Chung quanh chúng ta bết bao nhiêu đề tài phong phú mà chưa được thành hình vì không người khơi thác.

Các học sinh mong ở sự cải thiện « đời sống tinh thần » cho họ. Họ trông chờ chân thành ở thiện chí của các bậc đàn anh nhạc sĩ.

Vậy, với sứ mệnh thiêng liêng của người Văn Nghệ, còn chờ gì các nhạc sĩ không chú trọng đến những mầm non Văn Nghệ của dân tộc.

Theo ý Tôi, riêng về Nhạc học sinh, giới Nhạc nên chú trọng sáng tác nhằm những hướng sau :

I.— Nhạc Thiếu Nhi Học Sinh: Nhạc sĩ đàn anh Lưu Hữu Phước, các nhạc sĩ Hùng Lân, Ngô Ganh, Lê Cao

MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ NHẠC HỌC SINH

Phar và loại mới như Đỗ Kim Bảng, Mạnh Thường, Hoàng Châu v.v... đã có nhiều sáng tác theo hướng này.

Học sinh rất hiền nghênh, chứng tỏ hùng hồn, loại nhạc này đã được phổ thông hầu hết các học đường. Theo ý Tôi, các nhạc sẽ rất phong phú hứng cảm

khi sáng tác những tập nhạc dàn dí riêng cho học sinh (như « Lửa Hồng » của Lưu Hữu Phước, « Cây Thông » của Lê Cao Phan v.v...).

Hướng Nhạc này giữ một trách nhiệm giáo dục học sinh không phải là nhỏ.

2.— Nhạc Dân Ca: Hướng Nhạc lành mạnh này dùng chung cho dân tộc, nhưng với học sinh. Nó cũng là một bờ ích lớn lao. Nó sẽ gây cho đầu óc học sinh giàu tinh thần dân tộc, hiểu những cái hay thâm thúy của đất nước.

Nhạc sĩ Phạm Duy đã dẫn đầu trong hướng này và có lẽ cũng là một hướng đi mà ít nhạc sĩ đã theo hoặc không theo được.

3.— Nhạc Lịch sử: Nhạc sĩ Lê Thương đã làm nhiều. Ở những nhạc phẩm này nét nhạc rất bình dị, phổ thông, hợp với học sinh hiếu học.

Nhạc Lịch sử làm sống lại cả một tinh thần cổ truyền, quật khởi, yêu Tự Do, Độc lập, nung súc đấu tranh cho dân tộc một ngày mai của học sinh.

Hướng Nhạc này thiết thực với học sinh như những Sứ liệu từng nghiên cứu nơi học đường. Thêm vào đấy cả một rung động tinh cảm dân tộc.

4.— Nhạc Hùng: Luyện rèn trí quả cảm, và hoạt động bạo dạn cho học sinh. Hướng nhạc này tuy không dành riêng cho học sinh nhưng với họ, những người sắp xông pha « Trận ». Đôi nay mai thi cũng là một tác dụng đáng kể.

Trau dồi Nhạc Hùng, tinh thần học sinh sẽ vô cùng lành mạnh và tất nhiên do đó, tinh thần dân tộc cũng sẽ không ủy mỵ, uốn hèn.

Tạm phác ra bốn hướng Nhạc trên, bốn hướng lành mạnh nhất mà các nhạc sĩ nên làm cho học sinh nói riêng và cho dân tộc nói chung. Nên bỏ hẳn những tư tưởng lanh mạn, vô tình đầu độc con người của Thế hệ trẻ.

Các nhạc sĩ nên tìm hướng đi thật rõ rệt, sáng tác phải có lập trường hẳn hoi không thể cứ kéo dài những bước đi không tưởng trong lúc thời đại đang sa thải những cái gì yếu hèn của dân tộc.

Biết bao nhiêu đàn em soạn nhạc học sinh và quần chúng học sinh trông chờ ở sự dìu dắt của các nhạc sĩ lúc này.

Sài Thành 1954
THÙY HƯƠNG



In tại nhà in riêng ĐỜI MỚI

Chủ nhiệm: TRẦN VĂN ÂN — Quản lý: TRÁC ANH
117, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Chợ Quán — Điện thoại 793 — Hộp thư 303 Saigon



CON NGƯỜI « ÁI QUỐC »

BẠN có biết chăng con người ái quốc ?

Hầu như Bạn biết. Bạn cho rằng ái quốc là người yêu nước, dám vào tù ra khám, chịu khó học đủ điều để cho dân no cơm áo, cho nước độc lập phu cường.

Bạn trọng người ái quốc. Bạn tôn sùng những bậc tiên giác, tiên tiến, tiên hy sinh. Cũng như Bá Đương tôi.

Nhưng thằng tôi vì cái nghề viết ngược cho xuôi, nói xuôi nghe ngược, có hiểu và thấy con người ái quốc một cách khác, « tốt đẹp » hơn, « đường hoàng » hơn, khỏi ngồi tù, khỏi chịu khổ sở. Con người ái quốc mà tôi khám phá ra đây, khi viết hai chữ ÁI QUỐC phải khép trong cái kẽm đai « ».

« ÁI QUỐC » là người « cao sang, giàu có, bề thế lớn ». Vì rằng : Họ có điều kiện ái quốc theo kiểu của Họ, Họ nói ái quốc không ai cái lại, bảo được người khác ái quốc, rầy rà kè khác không ái quốc, mà chăng ai dám phiến hè Họ.

Bạn có thấy con người ái quốc ấy chưa ?

Tôi xin hình dung cho Bạn nhìn Họ nhé ?

Họ ở nhà rộng thênh thện, đẹp đẽ lộng lẫy, có dù ngọc ngà châu báu ; đứa ở con đài (con sen) chạy tới chạy lui không ngừng : xe ô tô bóng người năm bảy chiếc chạy vào cửa nghe rộ rạt.

Họ đi đường nghinh ngang, mọi người đều phải dan xa : Họ gọi có lâm người ở xa chạy đến dạ bầm. Họ ăn có kẻ hầu, và ăn đủ thức ngon món lạ.

Họ là họ. Họ có xã hội của họ. Mỗi ngày có người tới tấp trình. TẤU RẮNG VŨ TRỤ này chỉ có họ, ai ai cũng sợ, cũng quý, cũng mến họ, mến cả tài lắn đúc.

Hơn nữa, Họ còn gửi tiền ra ngoại quốc mua « nhà thuốc Tây », « công ty rượu », gửi tiền sang Thụy Sĩ, để khi muốn là đi chơi, chơi cho ngáo nguê, cho « lẩn lóc đá ».

Có điều « hay và lạ » là, Họ mở miệng thì « Hy sinh vì Tô Quốc, tranh đấu cho giống nòi, chịu khó cho đất nước, chống Pháp, chống Mỹ cho dân chúng biết mặt ».

Thật, dân chúng rất biết mặt Họ. Và rồi đây, đọc xong bài này, Bạn cũng biết mặt. Bạn biết thêm rằng, vì dân chúng quá biết Họ, dân chúng sẽ ghi tên họ trong sò... « Phong Thần đầu cơ ».

Đường bao bao

Thế giới có gì lạ?



★ Ông Malić được cử làm trưởng phái đoàn Nga ở L. H. Q. trả cho ông Vychinski bị chết thành lính vì bệnh đau tim ngày 22-11, khi ông đến nhậm ở L. H. Q. Thị hài ông Vychinski được đưa về Moscow an táng.

★ Quân lực Pháp vẫn tiếp tục cuộc trảo thanh lão miền núi Aurès, chung với du kích quân Algérie. Mấy trăm ngàn tên đòn được thả xuống, kêu gọi dân chúng miền này quy tụ ở vùng an ninh Toufna trong khi phi cơ, chiến xa và quân nhân dù Pháp mở cuộc hành binh ở Aurès.

★ Ông nghị Fédéric Dupont viết trong báo « Information » rằng ông sẽ elát vấn Thủ tướng Mendès France không phải di lít số tiền mà Pháp được Mỹ viện trợ sang để biết chính sách mà Pháp cùng Mỹ tính theo đuổi ở Đông Dương.

★ Một phản lực cơ ở Bi đã dụng phái quán ăn của sĩ quan tại phi trường Bierset hôm 25-11. Tai nạn xảy ra lúc máy bay hạ xuống phi trường. Chiếc máy nổ tan tành, làm cho quân án phát hỏa, 13 người chết, 3 người bị thương.

★ Trong 4 ngày, miền bắc nước Anh bị bão lớn, từ 22 tới 26-11. Nhiều tàu đánh cá bị nguy hiểm.

★ Tình hình nội bộ Nam Dương đang bị cộng sản hâm dọa. Báo « Daily Telegraph » viết như vậy: Cách đây năm nay, nhiều người mong phái hồi giáo Nam Dương thắng phái cộng sản. Ngày nay không thể lạc quan nữa. Số đảng viên đảng cộng sản năm 1951 có 12.000, năm nay tăng lên tới 160.000. Các nghị viện và các tổ chức thân cộng có 280.000 thành viên.

★ Danh ca Pháp Charles Trenet vừa bị bắt giam ở Montréal vì anh ta bị ông Taube chủ hãng Hello Paea kiện vì không thi hành kêu gọi ký với hãng Charles Trenet đã được tại ngoại hầu tra sau khi đóng thế chừng 200 my kim. Anh liền kiện lại chủ hãng và đòi bồi thường danh giá 280 000 my kim.

★ Theo tin báo « France Soir », thì hai ông Eisenhower Mendès France đã bàn tinh thần một chương trình viện trợ kinh tế lớn lao cho các nước Á châu hầu tránh cho các nước này khỏi lọt vào tay cộng sản. Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm về Á châu, còn Á châu thì do các nước Á châu tự đảm lãnh lấy.

★ Thái độ chính phủ Lý Thừa Văn càng thêm cung rắn. Vừa đây chính phủ đã hạn 8 ngày cho các nhóm viễn Balar và Tiệp khắc trong Ủy ban kiểm soát định chiến để rời khỏi Nam Hàn, nếu không họ sẽ bị bắt giam, vì họ bị tố cáo là làm gián điệp cho Bắc Hàn. Tướng John Hull, tư lệnh quân đội Mỹ ở Bắc Kinh đã tuyên bố dừng tất cả các phương tiện của mình để bảo vệ các nhóm viễn ấy. Đại sứ Nam Hàn ở Mỹ đã phản đối lời tuyên bố này.

★ Sau khi Thủ tướng Ai cập Nasser hứa không đưa đại tướng Neguib ra tòa án xử thi người hàn cản của đại tướng là đại úy Mohamed Riad bị bắt giam và bị tố cáo là liên lạc viên giữa đảng cách mạng Ai cập và đảng Huynh đệ Hồi giáo. Song Riad đã vượt ngục

Các nước đã thuận lợi tại tiêu bản tài binh của L. H. Q. và vẫn đã áp dụng nguyên tử lực vào các mục tiêu hòa bình. Cho đến Nga cũng chấp thuận kế hoạch của các nước Tây phương đưa các tù chính án Nga đưa ra bị bác bỏ. Bây giờ chỉ còn bàn tinh lập « Hợp đồng nguyên tử » để các nước gom góp nguyên liệu chế tạo nguyên tử năng, dùng vào các ngành kỹ nghệ.

TÌNH HÌNH nước Pháp bắt đầu được chú ý từ đầu tháng chạp này. Thủ tướng Mendès France vừa thành công ở Mỹ, thì về tới nước, ông gặp liền phái các trỗ lực không nhỏ. Được tín nhiệm của Mỹ, phái tan được mối hoài nghi tại Washington về chính sách ngoại giao của Pháp, nay ông Mendès France thấy mất tình hữu nghị của đại tướng De Gaulle, người mà ông đã gây được thiện cảm trong tháng trước. Thủ tướng Pháp còn gặp trỗ lực bên phái ôn hòa, tức đảng độc lập nông dân sê nhóm đại hội vào ngày 6 tháng chạp.

Đại tướng De Gaulle ngày 4-12 đọc một bài diễn văn về chính sách đối ngoại của Pháp và do đó chính phủ Mendès France sê chịu ảnh hưởng không hay; có thể xảy ra việc tổng trưởng cộng hòa xã hội (phái De Gaulle) từ chức và phái này sẽ bỏ thăm chống Hiệp ước Paris (về liên hiệp phòng thủ Áu Châu).

Hai ngày quan hệ cho vận mạng Nội các Mendès France là ngày 4-12 và ngày 6-12.

Từ lúc ông Mendès France đi sát với Mỹ, thì Nga ngay đến cách đối phó với ông. Không còn cơ hội nào hay hơn là lợi dụng thái độ đe dặt của đại tướng De Gaulle trong lúc này, để phóng ra một trận tấn công tám lúy, hứa mong phá hỏng Hiệp ước Paris. Đại sứ Nga, ông Vinogradov, đã tới thăm đại tướng tại biệt thự của ông ở Colombey les deux églises.

Sự thăm viếng này là do Moscou gửi chỉ thị cho đại sứ Nga thi hành. Ông Vinogradov muốn biết ý kiến của thủ lãnh « Tập đoàn Dân chúng Pháp » trước khi ông này đọc bài diễn văn ngày 4-12. Nhưng thật ra sự thăm viếng chỉ là một hành động trong khuôn khổ cuộc tấn công hòa bình của Nga, cũng như cách tuần lễ trước, Nga mời ông Herriot và các nghị sĩ Pháp sang viếng Moscou vậy.

Tờ báo « L'Information » tiết lộ cuộc hội kiến De Gaulle - Vinogradov, đã dự liệu những ý kiến mà đại tướng sẽ phát biểu trong bài diễn văn ngày 4-12. Theo báo ấy, người ta đã thấy rõ lập trường đại tướng De Gaulle trong lời tuyên bố của ông hồi tháng 11 năm 1934, đại đế như sau: « Nước Pháp trong khi vẫn liên đới với Tây Minh, cần phải lãnh lấy cái trách nhiệm rất thích ứng cho mình là dùng đường lối ngoại giao mà mưu tính cuộc giàn xép giữa hai khối Tây, Đông. Pháp không nên bỏ lỡ một cơ hội nào thuận tiện. »

Báo « L'Information » cho biết thêm đại tướng De Gaulle đã nói rõ điều ấy với ông Mendès France. Đến ngày 4-12 này, đại tướng sê nhắc lại cuộc bang giao Pháp Nga và bồn thương ước mà Nga đã ký với Pháp hồi năm 1947 đến nay vẫn còn hiệu lực.

Về luận điểm này, cần nhắc lại rằng khi Moscou công kích Pháp ký kết Hiệp ước Paris, cũng đã nêu ra luận chứng rằng hiệp ước ấy trái với tinh thần thương ước Pháp Nga.

★ Sau khi Thủ tướng Ai cập Nasser hứa không đưa đại tướng Neguib ra tòa án xử thi người hàn cản của đại tướng là đại úy Mohamed Riad bị bắt giam và bị tố cáo là liên lạc viên giữa đảng cách mạng Ai cập và đảng Huynh đệ Hồi giáo. Song Riad đã vượt ngục

tới Quốc hội Pháp và ảnh hưởng vào sự bỏ thăm của các nghị sĩ cộng hòa xã hội, khi Thủ tướng xin thông qua Hiệp ước Paris.

Ngoài ra, đảng độc lập nông dân nhóm đại hội từ ngày 6-12 cũng đã quyết định chống Thủ tướng Mendès France. Đại hội sê buộc các tổng trưởng của họ rút ra khỏi chính phủ và theo báo « Combat » thì phái này có thể dùng một chiến lược không bỏ thăm tín nhiệm Thủ tướng khi thảo luận văn đề Bắc Phi để chính phủ đỡ trước khi Quốc hội ban cấm Hiệp ước Paris.

Trước hai trỗ lực do phái De Gaulle và phái ôn hòa (tức độc lập nông

dân) gây ra, Thủ tướng Mendès France tinh dưa vào Phong trào Cộng hòa Bình dân (đảng của Bidault) để hàn gắn lô phủng. Ông đã chuẩn bị mời phái này tham gia chính phủ nếu các tổng trưởng hai phái trên rút tên ra.

Ông Robert Schuman, một yếu nhơn cộng hòa bình dân, đã tuyên bố: « Chúng tôi không muốn chuyen này chúng tôi gánh chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của cuộc phòng thủ Áu Châu; dầu Hiệp ước Paris không toàn thiện và còn cách xa Cộng đồng phòng thủ Áu Châu (C.E.D) song cũng là một hình thức để tổ chức công cuộc phòng thủ ». Theo lời tuyên bố ấy, Cộng hòa bình dân sẽ tham chính để cứu vãn Hiệp ước Paris.

MOSCOW trong khi tìm cách phá hỏng Hiệp ước này, đã nhóm một hội nghị... cũng để phòng thủ Áu Châu, vào ngày 29 tháng 11. Đầu các nước Tây Âu và Mỹ từ chối lời mời, các nước Đông Âu có phó hội và Trung Cộng có gởi quan sát viên tới. Hội nghị Moscou khai mạc dưới dấu hiệu của tình thần hòa dịu, đúng theo chiến thuật tấn công hòa bình mà Nga phóng ra bấy lâu. Bài diễn văn khai mạc của Molotov có giọng bất mãn.

Tuần tới chúng tôi sê nói rõ những kết quả của Hội nghị vì lúc viết bài này, Hội nghị chỉ mới khai mạc.

Cũng trong khuôn khổ chiến thuật mới, Nga tổ thái độ hòa dịu với cả Nam Tư Lạp Phu nữa. Trong buổi quốc khánh của Nam Tư tổ chức tại tòa đại sứ nước này ở Moscou, thủ tướng Malenkov tới dự và nâng ly rượu chúc mừng « đồng chí Tito » — lời của Malenkov. Chẳng bù với hồi Staline còn sống, Tito bị Nga mạt sát là phản bội và không còn thiêng gì xấu xa mà không đem ra công kích vị thủ lãnh Nam Tư.

Nhưng trong khi Nga thi hành chính sách tiêu binh hòa giải, Trung Cộng, trái lại, vừa liệng ra một « trái bom nguyên tử ngoại giao ». Tòa án tối cao Bắc Kinh đem xử một nhóm người bị cáo vào tội gián điệp, trong số có 13 phi công Mỹ bị kết án : người thì tù chung thân, người tù cố hạn.

Dày là những phi công đã bị bắt giam khi lạc đường, bay qua khỏi sông Áp Lục, tới địa phận Trung Hoa. Họ là tù binh.

Vụ án này gây lên một cuộc phản đối kịch liệt của chính giới Mỹ. Ông nghị Knowland, lãnh tụ phái nghị sĩ cộng hòa, đã đề nghị phong tỏa Trung Hoa đại lục để trả thù. Chính phủ Mỹ gởi kháng diệp tới Bắc kinh. Chính phủ Anh đứng ra lãnh thay mặt Mỹ để can thiệp với chính phủ Trung cộng.

Á CHÂU tuần vừa qua có hai biến cố quan trọng : cuộc đổ bộ của Trung cộng ở đảo Wuchiu và cuộc khủng hoảng của chính phủ Nhựt.

Từ trước đến giờ, Bắc kinh đã nhiều lần tuyên bố « giải phóng Đài Loan ». Những lực lượng tập trung ở duyên hải Phuốc Kiến lên tới 500.000 người. Nhưng bấy lâu, chỉ có các cuộc pháo kích hay cuộc không tập dữ đội giữa Hạ Môn và Kim Môn. Ngày 26-11, Trung cộng khởi sự một cuộc hành binh lớn : đổ bộ lên đảo Wuchiu.

Dày là một cù lao nhỏ, ở cách phía bắc Hạ Môn 75 dặm Anh. Đô bộ từ hùng sáy, Trung Cộng lập được một đầu cầu và đến chiều thì phải triệt thoái vì không quân Đài Loan trút bom lửa và bom xăng đặc xuống nhiều quá.

Cuộc hành binh này chưa phải là mở màn cho cuộc đại tấn công Đài Loan. Có lẽ Trung Cộng muốn dọ xét xem hạm đội thứ bảy của Mỹ phản ứng ra sao. Mỹ có can thiệp giúp Tưởng Giới Thạch không ? Chủ lực của Trung Cộng vẫn còn tập trung ở duyên hải Phuốc Kiến.

Bên Nhựt Bồn, Nội các Yoshida đang lâm nguy. Ngày 24-11, một chánh đảng mới thành lập lấy tên là đảng dân chủ Nhựt, do ông Hatoyama làm thủ lãnh. Ông này trước có chán trong đảng tự do của thủ tướng Yoshida và cầm đầu tâp phái trong đảng.

Chánh phủ Yoshida có thể bị thiểu số và bị lật đổ. Người ta tiên liệu chỉ trong tháng chạp này, Quốc hội Nhựt sẽ bị giải tán để dân chúng bầu lại các nghị sĩ vào đầu năm tới.

KHÁCH QUAN
(30-11-54)

Tin tức trong nước

— Hồi 16 giờ chiều 25-11, Thủ tướng Ngô dinh Diệm chủ tọa lễ mản khôn trường cán bộ thành niên cử hành trước khán đài Tòa Đô sảnh.

Các phái đoàn của các tờ chức thành niên xếp hàng trước Tòa Đô sảnh đứng chào.

Sau bài diễn văn khai mạc của Bá si Nguyễn Tăng Nguyên, Tòng trưởng Bộ Lao động và thanh niên, và bản hiệu triệu tâ h niên của Tù trưởng, các cán bộ thanh niên tuyên thệ trung thành với tò quoc cung phung sự nhân dân. Thủ tướng Ngô dinh Diệm trao lá cờ danh dự cho thủ khoa.

— Ủy ban quốc tế cho hay từ 12 tháng 11 tới 25-11 có 10.800 dân Công giáo xin rời Phát Diệm vào Nam, do ủy ban kiêm soát.

— Các cuộc thương thuyết trực tiếp giữa sở than Hon gay và V.M. do ông Sainteny tổ chức, sê mở tại Hanoi vào đầu tháng 12 nhằm mục đích thăm dò một lần chót xem có thể duy trì sự có mặt của người Pháp trong việc khai thác các mỏ ở Hon gay và Cầm pha dưới chế độ Cộng sản, sau ngày 18-5-55 chăng ? Nếu gõ các cơ sở của mỏ than Hon gay, phần lớn thiết lập với dụng cụ đặc biệt tối tân của Mỹ, Pháp sẽ gặp kháng cự quyết liệt của nhơn viên, và V.M. Chỉ có quân đội bảo vệ một cách cương quyết mới có thể gõ được các cơ sở đó.

Do nguồn tin chắc chắn, đại diện các mỏ than Hongay sẽ di Hà Nội. Ông Sainteny sẽ làm trung gian, mờ những cuộc thương thuyết để nhường lại cho V.M. và T.C. việc khai thác các mỏ than.

Các quan sát viên ngoại quốc, nhứt là người Mỹ và người Anh đang trú tại Hải phòng đều cho rằng nếu những tin tức này đích xác, thì lập tức gày nền nhiễu sự khó khăn quan trọng trên địa hạt quốc tế.

Một cuộc hành động như thế sẽ trái nghịch những minh ước về việc cấm tàu bè xuất cảng những hàng hóa có tánh cách quân sự tới những nước Cộng sản ; vì những minh ước đó, Bắc kinh không được nhập cảng than Hongay, số than mà Trung Hoa đã tiêu thụ rất nhiều hồi trước khi Tưởng giới Thạch bị đỗ.

Tin Paris ngày 30-11 cho hay Quốc Trường Bao Đại đã cát chẽ Tòng tham mưu trưởng của Trung trưởng Nguyễn Văn Hinh.

CÁC NƯỚC LIÊN KẾT

CAO MIỀN.— Cao Miên Quốc vương Norodom Sihanouk sau một tuần lễ thăm viếng Miền điện, đã trở về Nam Vang ngày 22-11. Nhơn dịp này, người ta chủ ý đến « khôi các quốc gia Phật giáo » mà một số các nước Á châu muốn thành lập. Cuộc hành trình của vua Sihanouk có thể cũng ở trong khuôn khổ công cuộc toàn thay.

AI LAO.— Sau 5 tuần lễ khủng hoảng chánh trị (kể từ ngày 18-10 đến 25-11) nước Alao đã lập xong chánh phủ. Tân thủ tướng Katay đã được Quốc hội tán phong. Ông là người thứ 5 được triệu thay lập chánh phủ, sau khi bốn lần trước vị nào cũng không vượt khôi các trö lực đến phải từ khước.

Chiếc phi cơ trực thăng chờ bảy nhơn viên của Ủy hội quốc tế kiêm soát ở Ai lao đã rời xuống cánh rừng ở phía Nam Phong Saly (Bắc Lào) hôm 23-11.

Điều rât may là người một ngoài bị thương xoảng, không có một nạn nhân trầm trọng nào khác. Sáng thứ tư, nhiều phi cơ hạng nhẹ và phi cơ trực thăng đã bay đi tiếp cứu.

HÌNH BÀI:
Em bé HỒNG PHẦN (6 tuổi)
nữ ca-si túy hon
của đài phát thanh Pháp A

Ý VÀ VIỆC

của DI TẾ

Quyền biến !

Ba yếu nhọn của Phong trào Bảo vệ Hòa bình và công bố lời thanh minh sau này, xin đăng tải và miễn phê bình :

« Chúng tôi thanh minh rằng chúng tôi không nhận lời lẽ và hành vi của Phong trào Bảo vệ Hòa bình công kích Chính phủ Quốc gia.

Chúng tôi già nhപ Phong trào có ý định giúp cho hòa bình trở lại xá ta và tránh nạn tái chiến.

Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm những việc quá khích của họ. »

LƯU-VĂN-LANG
NGUYỄN-VĂN-VĨ
TRỊNH-ĐINH-THAO

Hàng lô.

Công nhơn hàng ô tô huyệt vừa đòi tăng lương cho dù sống. Hàng dập rồng lô lô, không có tiền mà tăng lương cho anh em.

Đây là luận đùa chung của nhiều chủ xí nghiệp. Nếu có ai cát cát hỏi: « Lô, sao cứ tiếp tục làm hoài, không dẹp đi cho rồi ? » thì chủ nhơn sẽ bùi ngùi nét mặt mà đáp: « Tai tôi thương hại thế thay ! Nêu tôi dẹp nghề thì bao nhiêu gia đình đòi rách, tôi cảm lòng sao được ?

Có lẽ vì e nhơn đức a đến thế nên Trời Phật nghĩ lại mà cho các ông chủ cứ sắm thêm xe hơi nhà lầu hoài, mặc dầu làm ăn lô vỗn.

Khi cộp ghét đòn bà.

Một chuyện lạ vừa xảy ra tại Bijapur một vùng rừng rậm miền bắc Ấn Độ. Cô con cộp chẳng biết thù oán gì đòn bà mà đêm đêm tới các làng lùng bắt « giống cái » còn đòn ông và đòn con thi không thêm đếm xỉa...

Nó đã xí đến tó phu nữ. Thì cộp thiếu « ga lăng » này không chịu nương nhẹ phụ nữ, không hiểu câu « đừng đánh người đòn bà » là đánh bằng đòn hoa ».

Nếu có nhà khảo cứu tâm lý loài vật chịu nghiên cứu trường hợp của con cộp... ô phụ nữ này thì chắc khám phá làm điều hay. Đáng lẽ kẽ thù của chúng là phải khỏe mới đúng vì ít khi có phải yếu xông pha riêng rẽ, cầm súng bắn cộp.

Hay là ông cộp Ấn độ bị « bà đầm cầm sừng » nân ghét lây trọng cả « phải đẹp » rồi bắt phản người hay vật, cứ trả thù cho đã cơn giận.

Nghĩ chuyện trên đây, chẳng biết Tết năm nay các bà các cô có bắt cho « cộp Làng Ông » ăn giấy bạc không ?



Lê mahn khóa Cán-Bộ Thanh-Nien tại tòa Đô-trưởng Saigon, ngày 23-11-54

Không thèm làm Tổng thống

Nhà hiền triết lỗi lạc của nước Ai cập là ông Lutfi được mời ra làm Tổng thống thay thế cho đại tướng Neguib.

Vậy mà ông nhất định chối từ một địa vị đem cho ông cả danh cả lợi.

Các hãng thông tin trên thế giới loan truyền tin trên đây hân hỷ phục nhà hiền triết Trung Đông làm Ông Lutfi chắc là cũng có tinh thần như Hứa Do đời xưa.

Được người ta nói chuyện truyền ngôi vua cho, Hứa Do cho rằng mùi danh lợi đã lọt vào tai ông tức là lâm cho lỗ tai ông dor dày ; ông bèn xuống rạch rít rat. Một anh chàng trâu nghe được câu chuyện cũng vội giật trâu đi uống nước nơi khác vì cái rạch ấy đã bị dor dày do mùi danh lợi, anh chàng trâu sợ dor đến bao từ con trâu của mình.

Người xưa ghét bà danh lợi là thế. Ngày nay thêm được nhà hiền triết Ai cập nữa.

Nhưng thiên hạ có được mấy ông Lutfi ?

Những trái tim có độc khi... có tiền

Hôm 30 tháng 11 tại một miền biển thơ mộng, mèo lì với cái tên « Capri » nến thơ, có nhóm một hội nghị đáng chú ý : hội nghị của những « trái tim có độc » giàu có.

Nhà giàu đứt tay bằng nhà khô đò ruột. Cũng là thất tình, cũng là « trái tim đau khổ » vì « có độc » nhà giàu lập hội và mèo hội nghị um sùm : biết đâu trước cảnh đẹp thiên nhiên của vú trụ, khi gặp nhau hai « đau khổ » kết thành một hạnh phúc và hai « có độc » thành một gia đình êm ám.

Đây có tê lê phon nit Phù tang

Bản thông tin của V.TX ngày 16-11 có đăng một tin vặt ở Nhật bờn, cũng hay hay tường nên trích ra đây :

« Cảnh sát vừa khám phá ra rằng một nông dân đã phải phóng hỏa đốt một phòng điện thoại vì anh ta nỗi áo với các cô tê lê phon nit đã quá chậm trễ trong khi anh nhờ cho số đàm nói chuyện với một người khác có máy điện thoại. »

Cái anh nhà quâ này có lẽ là Trương Phi tài sanh. Sao anh chẳng qua Việt Nam mà tập tành kiêm nhẫn cho quen, vì muốn kêu té lê phon ở Việt Nam này mà không có máy tịt đòn. thì phải có tinh thần của nhà hiền triết mới khỏi đi nhà thương Biên Hòa.

Nó đã xí đến tó phu nữ. Thì cộp thiếu « ga



Đất dụng võ

CÓ KÈ — tự nhận là chiến sĩ cách mạng — khẩn gởi lên đường vô Nam vì thanh là ngoài Bắc không sống nổi với tử khí xung thiên (Độc tài mà!). Thế rồi được it lâu lại xách valy ra

Trung vì ché là trong Nam khó sống quá với không khí 36 sứ quân (Phân hóa mà!). Chẳng bao lâu đã thấy « chiến sĩ » cắp cặp chạy lên Tây Kỳ vì kêu là « Trung phần để cuồng tín quá đì thái ! » (lò Cách Mạng mà!). Được

dùng một tuần, « chiến sĩ » đã... bay khôn bay sang Nam Vang vì ché « đồng bào thiêu số Cao Nguyên còn lạc hậu quá lắm ! ». Nhưng kinh đô Chân Lạp cũng chẳng phải nơi trú chân của khách... chiến sĩ (vì « họ ngoại cố và bài ngoại tìn / ») nên khách lại ôm... hận ngực Vạn Tượng đê mà lại bỏ Ai Lao (vì « dân chúng cău an quá xá ! ») lộn về khu hoán xung Hải cảng !

Đến đây chắc là cái vòng luân quẩn thôi không còn luân quẩn vào đâu được nữa nhé..

Làm to !

Vẫn cứ lẩn quẩn vì « trang chiến sĩ của thời đại » vừa mới lại ly dị với khu vực 300 ngày — « thái độ của bọn chúng là thái độ từng khùng di hàng hai: ăn cơm Quốc gia, nói chuyện Cộng Sản ! » — ly dị đà... đê di đâu bảy giờ ? di đâu cho tìm ra được ĐẤT

DỤNG VÔ ?

Ô hay ! đà là chiến sĩ cách mạng thì đàu, thilúc nào mà chẳng có đắt dụng vó ? Hạng Võ có cần phải trả về Giang Đông mới thi tho được tài năng của mình hệt sơn dâu ? Thi chiến sĩ thời loạn này cũng vậy : ở đâu, lúc nào còn có BẮT CỘNG XÃ HỘI thì vẫn là cù côn « đất cách mạng » Chinh vì xã hội còn có những ứng đố : — tên chúng là Lùng Khùng, Cầu An, Lạc hậu, Cuồng Tín và gì gi nữa đó — nên nhân quyền mới cần đến những mặt

« Anh hùng tiếng đã gọi rằng: Giữa đường thấy sự bất bằng nào th?.. chư !

Bởi vậy câu chuyện ĐẤT DỨNG không phải là trọng đại; câu chuyện trọng đại vẫn là câu chuyện BIẾT ĐẤT DỨNG: Có BIẾT thì mới tìm ra được đất dụng vó.

Chung quy vẫn là vấn đề có Ý THỨC hay không về vai trò chiến sĩ của mình. Thị ô đùi, thị lúc nào chẳng... mãi vô được !

BẤT HỦ



Chương trình năm năm trừ kiến

V.đ: chở thuốc trừ sâu bọ ở Úc đã tiến đến mức mục cao nhất. Họ mới chế ra một thứ thuốc trừ kiến rất có hiệu nghiệm.

Dù Úc là, một chương trình 5 năm trừ kiến. Loại kiến nguy hiểm nhất là loại gốc ở Nam Mỹ. Mỗi năm, kiến gây thiệt hại có đèn hàng tỷ mùa màng.

Thứ thuốc giết kiến này gọi là Dieldrine. Người ta rắc thuốc v. o tò kiến và xung quanh tò. Kiến người mài thuốc chỉ một lát sau là chết cứng.

(Financial Times, Londres)

Một loại giấy bao mồi

Một nhà báo chế Mỹ vừa mới sáng chế một thứ giấy bao rất tiện lợi.

Giấy bằng chất dẻo, mỏng và lắp lánh. Giấy hoàn toàn không ngấm nước. Giấy có đặc tính là tự bao lấy những vật mình muốn bao. Giấy dùng để gói bánh « bích quy », bánh ngọt và đồ ăn, dễ lâu được hàng tháng.

Giấy giữ cho các chất lỏng khỏi khô. Dùng giấy bao quần áo thì không sợ gián hoặc mối. Giấy bao các vật bằng thép thì khỏi sợ hoen dỉ.

Tiện lợi hơn hết là giấy có thể giặt đi giặt lại và dùng mãi mãi không rách, không hao mòn gì cả.

(Les Echos, Paris)

Bán rượu thay xăng

Các tài xế đi đến Barcelone (Y pha Nho) không còn ngạc nhiên khi người ta cho rượu vào thùng đựng xăng của mình. Mỗi lit rượu cũng chỉ giá 25 quan thôi.

Y pha Nho thử đến 200 triệu lit rượu nên dùng đến phương pháp này tiêu thụ số rượu dư trên đây,

(Fran Ksufter Rundschau)



NỮ THIỆN XÃ

— Văn văi: vàng đen thế kia nhất định là cộp rồi.

NỮ THIỆN XÃ

— Minh phái nhâm thát kỵ. Họ được chủ cộp này khôi chí lâm.

VĂN SĨ

— Ôi chèn đéc ôi, ai bắt mất tinh thần tôi thê này ?

ĐỜI MỚI số 143

Nếu mắc bệnh ho, hãy đến hằng la ve

Theo lời của các bác sĩ Áo, nếu mình bị ho tốt hơn hết là lại một hằng làm la ve tức khắc lành bệnh.

Họ tuyên bố ở hằng la ve, hơi rượu tỏa lên không và tao trong không khí tất cả tính chất để làm dịu cơn ho của bệnh nhân.

(Paris Presse l'Int)

Lời dặn cần kíp

Ở Los Angeles, trong tờ chương trình của nhà hát Biltmore có ghi lời dặn sau đây.

« Gặp lúc động đất, xin khán giả cứ ngồi yên tại chỗ. »

(Vue et Images)

Người Anh gọi nhà áo thuật đè chiến thắng giặc Mau Mau

Nhà áo thuật danh tiếng ở đại nhạc đường Anh vừa được gọi sang Kenya để biểu diễn tài nghệ của mình trước những tù binh Mau Mau.

Jasper Maskelyne tên nhà áo thuật ấy có tài nuốt lửa, và làm nhiều việc kỳ lạ khác. Jasper nói với những tù binh ấy biết: nếu còn lo việc ám sát phá phách nữa thì ông sẽ ngăn không cho múa xuống, sẽ biến con trai của họ thành con gái, gả mái thành gà trống và bồ thành bồ tùng.

Quân Mau Mau sẽ hoảng sợ chăng ?

(Der Burger Afrique du Sud)

Islande và Bắc Đại Tây Dương

Chỉ có một nước duy hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mà không có quân đội tham gia. Đó là nước Islande. Họ không có quân đội nhưng trong trường hợp có chiến tranh họ sẽ cung cấp cho đồng minh những căn cứ không quân rất tiện lợi..

Uống sữa hộp suốt 24 ngày

Người ta vừa tìm thấy một thanh niên Đức, 17 tuổi, cắp một bến ở Nam Phi Châu. Hồi ra thì cậu em đã trốn xuống một chiếc tàu và tìm cách di tản vé. Em đã ở suốt 24 ngày dưới hầm tàu và chỉ uống toàn sữa hộp.

Con chó được trang sức chu đáo nhất hoàn cầu

Con chó được mặc chu đáo nhất hoàn cầu, đó là con chó giống Pháp. Chủ nó là một cụ nữ diện viên ở đại nhạc hội Hope Hampton, vợ một nhà triệu phú tên là Jules Brulatour.

Con chó Fifi đó thích quần áo, còn biết cả cách ăn bận nữa. Nó có một cái áo dài rất quý giá. Thường thường nó khoác chiếc áo hành tông.

Ban đêm, chó mặc áo pyjama bằng lụa đen. Chó cũng lại thích xúc cả nước hoa nữa !

DẬP

XXI

T RĂNG TREO trên mái rạ, soi lán ánh sáng yếu ớt qua màn sương, sân gạch nhà mẹ Lành đồng đáo quái. Lúa bay tơi tả văng khắp nẻo sân. Từng cánh tay chắc nịch dang thẳng, nén đòn lúa xoong tròn cối đá thủng. Tiếng thịnh thích đều dặn âm vang trong bầu không khí tĩnh mịch nơi thôn ô. Mấy cô thôn nữ ti tay vào gióng tre, vặn đôi chân nhỏ bé, chà trên những đòn lúa đã dập rồi.

— Cặp đòn lúa vào kẹp khó gom, nó cứ trật trà trật treo, lồng lèo quá.

— Anh cò Luyện lại bầy cho cậu Phong một chút.

Anh cò Luyện quăng nốt đòn lúa dập rồi ra góc sân, từ từ tiến lại mé Phong. Mồ hôi chảy nhẽ nhại trên làn da bánh mật, thân hình anh vạm vỡ, từng mũi thịt nổi cuồn cuộn trên bụng. Nở một nụ cười cởi mở, anh chậm rãi xách đòn lúa đặt vào kẹp, quấn một vòng rồi nhẹ nhàng nhắc đòn lúa lên trước mặt Phong.

— Cậu xem đã kỹ chưa? Tôi làm lại lần nữa nhé.

— Vâng, anh làm lại lần nữa thì tôi cặp được.

— Đây nhé: cậu đặt đòn lúa vào quấn một vòng, bắt treo ra dằng sau, thế là có thể dập được một cách dễ dàng.

Phong làm y theo, chàng cặp được đòn lúa gọn gàng, nén xuồng tròn cối, hướng lại phía anh cò Luyện cười hề hả.

KỸ-LƯƠNG
và
MÃU-LỄ

lịch

NGUYỄN TRUNG

150, RUE GIA LONG - TEL. 21.503

— Cậu Phong dập dẻo ra phết, nhưng dập mạnh như vậy coi chừng kiệt sức.

— Tôi dập như thế này cũng met thường thôi. Có thể trời được năm chục đòn. Anh cò Luyện dập được một lần bao nhiêu đòn?

— Khoảng một trăm mǎm clục đòn.

— Nghĩa là gấp ba tôi. Anh em ơi, anh cò Luyện dập thông một lúc một trăm mǎm chục đòn, khung khiếp không.

— Anh cò Luyện còn phải kể, khỏe nhất thôn.

— Khỏe nhất xã nữa ấy chứ lại... Phải không chị Lành?

— Cũng khỏe sơ sơ thôi. Anh Thao xóm bên còn dập được một lúc hai trăm đòn kia à.

Bốn kẹp lúa nén đều đặn trên cối. Lúa văng tơi tả, ngập ống chân đám người dập lúa. Rơm tươi chất thành đống lớn ở gốc sân, đám lúa cần dập đã voi khá nhiều.

Những cánh tay dập xuồng tròn cối giảm phần mạnh mẽ, lúa rụng tròn chung quanh cối. Chỉ còn anh cò Luyện và anh « him ». Ròn dập tay đôi, cánh tay hai người vẫn nén xuồng chắc nịch. Tất cả đám bộ đội cùng mấy o thôn nữ quây đầu vào nhau dập bao đòn lúa ùn ùn chung quanh.

— Kẹp lúa cũng đã là chuyện khó, quăng lúa ra góc sân lại càng khó hơn, đến việc dập cho đòn lúa quấn tròn lấy chân đòn lúa còn sót rảng rắc rụng lại là cả một chuyện khó hơn nữa. Nói tóm lại, tất cả những công việc gì liên quan đến nhà nông đều khó khăn ngoài sức của người thành thị, thuộc tầng lớp tiểu tư sản... tầng lớp được đám dân đồng quê quát khởi gán cho cái tên mỹ miều là: « tách tách sè » nghĩa là bỉ ổi, thối tha, của bô... tầng lớp phải tiêu diệt (?)

Những ý nghĩ đen tối tuôn tự lướt qua óc Phong, lướt qua một cách tàn bạo mà chính bản thân chàng không muốn nghĩ thế. Đã nhiều lần Phong lý luận chỉ dẫn đến kết luận tức tối, bức dọc rồi ngả nghiêng, nghi ngờ, thần phục... để lại tiếp tục tranh đấu bản thân và kết cục không tìm thêm ra một tia sáng nào cả... vậy thì lý luận mãi mà làm gì? hành hạ lương tâm một cách vô ích... bất giác chàng lầm nhầm:

— Chiến bại... chiến bại.

Trăng sâu thăm thẳm, hun hút trong bầu trời vẫn vũ, mặt trăng cũng lè loi đơn độc như tâm hồn chàng... đêm khuya, tiếng từng kẹp lúa nén đều đặn trên tròn cối khiến cảnh vật càng thêm u uất... Cuộc đời nhà nông gần lấy cây lúa, đời họ cũng như cây lúa; ngắn ngủi và vất vả... vật lộn để trả nợ đời... tương lai, sự nghiệp đặt gọn trong lòng đất lầy lội, mầu mỡ hay khô héo... dĩ vãng, hiện tại cùng tương lai không vuon khôi lũy tre xanh. Hạnh phúc và hy vọng rất đơn sơ, dẫu dị, chỉ cầu sao giòng đời trôi phẳng lặng, gió nhẹ thổi làm gợn ngọn lùi xanh, nâng vàng rát trên mái ngói, lung linh trên nặt nuba ao tù có nhiều loang cá quây... tất cả hoài bão chỉ có thể thôi, tóm tắt trong hai chữ an phận... Phong cảm thấy thương họ nhiều, một tình thương vô giới hạn.. nhưng có lẽ họ đang cười... một chuỗi cười rạo rực phát ra từ tâm can của những kẻ vừa và đang lên đốc!

MỘT BUỒI SƠM như trăm ngàn buổi sớm khác nơi thôn giã, gió đầu hiu, chim riu rít hót, người và trâu

ĐỜI MỚI số 143

LOẠN • tiểu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

thủng thủng ra đồng, Phong không tìm thấy qua một cảm giác nào mới lạ. Hôm nay là ngày tông vê sinh. Trên khắp nẻo đường làng, tùng đơn vị một dọn dẹp, nạo cỏ, hốt phân trâu, bụi tung mù trong nắng sớm.

Phong i ạch xếp ván cửa, đặt ba lô thành vòng, quét nhà rồi quét sân. Xong đâu đấy, chàng ngâm lai một lượt gian phòng, sửa lại những chiếc « ba ô » chưa được ngay ngắn đoạn ngồi thử trên bậc cửa, ngáp từng hơi dài.

— Đêm qua dập lúa, khuya về còn kiêm thảo mài đến gần sáng, sớm dậy bơ phờ như kẽ mắt hồn. Đầu nặng, mắt cay, chân tay bâng hoải. Đã bao đêm liền mất ngủ, rồi theo cuộc sống phảng phiu, không hề xáo động, tất cả mọi hoạt động đều nhẹ nhàng như sóng gợn hồ thu... Phong chờ đợi một biến cố, một trận cuồng phong ập tới bất ngờ để xáo trộn nếp sống. Đang mê mải theo những ý nghĩ vô định thi... còi báo động rú lên... Phong bật dậy như một cái lò xo, chàng đâm thủng ra vườn... tiếng động cơ máy bay rít lên rùng rợn, như muôn đánh tất bầu không khí náo động ban mai... tất cả đều yên lặng, ai vào hổ người ấy... chờ đợi. Có tiếng xi xào :

— Ba chiếc « mèo địa ngục » (1) đang lượn vòng loren.

— Minh đang ở trong vòng.

Có tiếng rít lên :

— Không ai được nhấp nhô, dụng đậy, ngồi im.

— Nô tản rồi, coi chừng!

— Nô đang nhào xuống.

Tiếng động cơ hú lên mạnh mẽ, ba chiếc đâm thủng xuống như những mũi tên, đèn ngòm, lớn bằng cánh phản, mọi người hồi hộp...

— Đẹt, đẹt, đẹt... đoàng, đoàng.

Đạn réo lén, xoáy vào lòng đất. Ba chiếc đua nhau nhào lén, lộn xuống, khạc đạn như mưa. Mười lăm phút đe dặt trời, dài như một thế kỷ.

— Nô bắn chéo cánh xe máy ạ. Bắn « croiser », khiếp quả, đắt trảt đầy đầu lao rồi.

— Nô bắn dạn lừa, Vịnh ơi, nhà trung đội ba bốc cháy, nhà trung đội minh lợp ngói nên chỉ thủng thôi. Không hiểu天堂 con nhà Phong có chạy ra kịp không? Chậm một tí thôi là tịch. Nô làm giữ quả nồi?

— Bố nó, coi thường minh ghê quá. Ai lại nô xuống gần sát ngọn tre, y như là mang gậy đến gõ vào đầu trẻ.

— Ô, Hân ơi, cái gì như hai cái chày ấy kia.

— Bom hai mươi nhăm cân chửi còn gi nữa, ngày thơ thế. Bời « lúa » rồi mày ơi!

— Phen này nó định làm cỏ chác,

Khỏi đen bốc lên mù mịt, lửa cháy nhăng kèm theo hai tiếng nổ kế tiếp long trời, đất rung chuyển, bụi đất văng rào rào, mùi thuốc súng khét lẹt.

— Bốn quả rồi.

Tiếng nổ như sấm sét liên tiếp, lửa ầm ầm... bốc lên, tiếng động cơ xa dần... nứa nứa lốp dốp.. người nhào nhảy khỏi hầm, mặt mũi, quần áo bết đất.. Dàn chùng lêch thêch kéo nhau từ cảnh đồng chạy về, mặt nhèch nhác. Họ rú lên trước nếp nhà bốc cháy.. tiếng khóc than nỗi lòng rầm rộ.. mẹ tim con, con tim mẹ.

Anh nảng chiểu thoi thóp phủ trên nếp làng tang tóc, từng đám khói xanh âm ỉ vương trong cảnh vật điu

(1) Mèo địa ngục : một loại phi cơ khu trục lợi hại của Hué Ky (Hellcat).

(đọc tiếp trang sau)

Nước mắm PHAN THIẾT
MÃU-HUỐNG

dù hạng: Nhí - Nhất - Ngang
214 DIXMUDE - SAIGON

Đừng lây lát nữa!

SỨ KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

CỬU LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và thích làm việc hơn trước

CỬU-LONG-HOÀN
CỦA NHÀ THUỐC VÔ-DỊNH-DÀN-CHOLON

LOẠN ● tiêu thuyết của Duy Sinh ● LOẠN ● tiêu thuyết của Duy Sinh ● LOẠN

hiu, bao tiếng nặc bật dần giữa bài tha ma, một vài
nǎm mờ mịt mọc lên, đất dỗ như mấu.

**

MAN ĐÊM vừa chὸng xuống, mưa rơi lâm tám, đoàn bộ đội biến thành hàng môt thoáng thoát bước trên con đường đồng nhô xiêu. Tất cả đều im lặng, thấp thỏm như những bóng ma:

— Tron quá Phong a.
— Bám chặt ngón chân mà bước...
— Huych...
— Võ được éch lớn hay nhỏ hở Nghi Lùn?
Lầm hết cả người rồi còn chọc.
— Iịch...
— Mày làm gì thế Phong?
— « Vẽ bản đồ thế giới »

Mời di được độ một quãng đồng mà có đến hàng chục chàng do đường. Ban đầu họ còn chàm chọc nhau cười rúc rich, nhưng đêm khuya dần, gió thổi tối bời, xoáy vào da thịt khiến nụ cười tết ngấm chỉ còn những tiếng xuýt xoa.

— Chân tao không còn cảm giác nữa mày ạ.
Qua đoạn đường đồng dài đặc, đoàn quân mất dần trong lùy tre xanh.

— Tuyệt đối im lặng.
Lệnh ban, họ truyền tin từ trên xuống dưới, chàng

này ghé sát vào tai chàng kia thì thầm Tất cả lặng thinh bước, không một tiếng nói, chỉ còn nghe tiếng chân đâm trên bùn lèp nhèp, thỉnh thoảng một vài tiếng ho bật lên rồi tắt nghẹn trong cổ họng. Dám chủ chó trong thôn thay đổi, ngửa mặt lên trời sủa rúc lên từng hồi rồi lùi mất. Dám dần chúng thúc khuya ra tựa cột công, lơ là nhìn đoàn quân khuất dần, khuất dần...

Vết xe hằn trên đường, đất bị cày lên từng đám phơi mình dưới ánh trăng nhợt nhạt. Một đoàn thiết giáp vừa chạy qua đây, từng hàng răng sắt cắn sâu xuống lòng đất, biểu hiện một sức tàn phá lạ thường. Lốt xích ngoạm sâu, lốt bánh cũng lún xuống nhiều lâm, chắc đoàn xe chở quân dụng len miện thượng Bắc. Phong lết ngang còn ngửi thấy mùi dầu mỡ khét lẹt. Hai bên đường cỏ cháy sém, không còn qua một bụi nhỏ, tất cả đều hoang vu... vài nǎm mờ thấp lè lè chưa bén cỏ nǎm sát nhau... những nǎm mờ vô chủ, nơi an nghỉ của những người vượt quốc lộ trong buồm đen tối nào.

Nhin những nǎm mờ không một bông hoa, không một nén hương, Phong nghẹn ngào :

— Biết đâu ngày mai mình chẳng là một trong đám đó... Đời thẳng linh vô danh, gục ngã âm thầm, không người bên cạnh, chẳng điều ván, ai là người chứng kiến cái chết ngầm hòn bên lề quốc lộ.

(còn tiếp)

TỔNG-CUỘC: 372, ĐÔNG-KHÁNH, CHOLON
CHI-CUỘC: 103, DELAPORTE - NAM-VANG

ĐỜI MỚI số 143

CƠN DỨ HƠN Ở NAM VIỆT NĂM XƯA

TRẬN GIẶC CÀO CÀO Ở VÙNG NAM MAROC GÂY TAI HẠI RẤT LỚN

T RONG MỘT SỐ báo trước, Đời Mời có đăng tin vẫn tắt rằng vùng Souss, ở phía nam Maroc, đã bị giặc cào cào tàn phá. Tai nạn này, nước ta đã có lần gặp phải. Sau trận bão năm thinh mà các ông già bà cả ta còn nhớ mãi thì năm kia, xảy ra một trận giặc cào cào ở Nam Việt, phá hại mùa màng, cày cối. Tại vùng nam Maroc, mời đây, giặc cào cào gây tai hại còn lớn hơn rất nhiều.

Vùng Souss trước kia chỉ là một vùng đất bỏ hoang. Sau các nhà thực dân Pháp đến vốn đến khai khẩn, trồng trại thành những đồn điền cam và nhiều cây có trái khác. Năm hôm trước những đồn điền tươi tốt biết bao mà chỉ năm hôm sau, cây cối hết lá, trơ trọi, đến cả vỏ cây cũng tróc ra. Giặc cào cào đã kéo qua đó và gieo rắc hoang tàn, vắng vẻ; một uế khí xông lên: mùi là cây trộn với mùi những xác cào cào, những tên lính chiến bại trong đạo binh xâm lăng gồm có cả triệu, cả tỷ « linh có cánh ».

Một thi sĩ Pháp ở Souss viết cho báo « Paris Presse » bức thư tả trận giặc cào cào mà bà đã được chứng kiến tận mắt như sau này:

C HÚNG TÔI vừa sống và chúng tôi đang sống trong một giặc mộng hải hùng. Tôi không thể cầm được nứa c mắt, nên được cầm động, mà thuật cho quý báo nghe câu chuyện vừa xảy ra, dù thuật không đầy đủ được, vì là một cuộc hải hùng khó tả, không ai có

thể tưởng tượng.

Ngày 1 tháng 11: đoàn cào cào thứ nhứt bay tới tàn phá làng Ait-Melloul. Đây là một cuộc tàn phá lớn lao. Người ta tưởng chừng cả một làng không còn gì nữa; sau xét ra có tới 60 phần 100 những đồn trồng rau đậu bị hư hại hoàn toàn.

Những vườn ở Saouda có 93 000 cây bị phá hại hết.

Tại Brodeaux: 14 mẫu vườn lớn trồng rau nay không còn để lại vết tích gì.

Ngày 2-11 hơi yên ổn.

Ngày 3-11: một đoàn quân cào cào lớn hơn trước, kéo đến Agajage và đậu lại trên cây, ngủ luôn tại đó. Chúng nghỉ ngơi và ăn ít hơn nên cây cối bị tàn phá không đến dữ dội. Hồi 4 giờ sáng máy bay tới rắc bột có thuốc độc xuống cây cối. Hồi 10 giờ có mặt trời, những cào cào ở các cây bay ra dưới ánh nắng cho bớt lạnh rồi đi ăn những bột mà phi cơ đã rắc. Chúng ăn no, bay đi nơi khác. Dàn chúng đầy hy vọng vì chỉ sau một giờ « giặc » đi rồi là có thể thoát nạn.

Song hồi 1 giờ rưỡi trưa, trên trời xuất hiện một màu đỏ ghê sợ: làn

NỤ CƯỜI NƯỚC NGOÀI



— Tôi nói với bác là chính tôi đã thấy con vật ấy. Nó to lớn như thế này này!

(Everybody's Londres)

ĐỜI MỚI số 143

sóng cào cào ở đầu kéo đến, lớn xấp mấy lần trước. Bây giờ tôi mới bắt đầu sống trong ác mộng.

T Ủ ĐÓ đến lúc mặt trời lặn... thôi thi cào cào không ngừng tàn phá phút nào. Có thể vì đám giặc ấy với những đám mây, hay một con sông lớn, một biển cả cuồn cuộn lan tràn

Nền trời nhuộm một màu đỏ, rộng không biết đến đâu là giới hạn và cao đến 2000 thước.

Giặc cào cạo hạ xuống, đỗ bộ lên cây cối. Già trẻ, lớn bé, chúng tôi leo lên cây, cầm gậy làm khi giờ mà đập giặc. Mỗi cây 5 người leo lên mà chẳng thấm thóp gì; dầu có huy động 10.000 người trong 1 làng, cũng không chiến thắng nổi giặc. Đập được 1000 con đi nữa thì chúng kéo tới thêm cả 10 ngàn, 20 ngàn.

Đến lúc mặt trời lặn, người người kiệt sức, mới thấy rằng những cố gắng của mình là bất lực, vô hiệu. Cào cào đậu trên cây cối có cả triệu, cả tỷ. Thật là cảnh địa ngục: cây cối, nhà cửa, cột đèn, đặc một màu đỏ của cào cào; không có một chỗ nhỏ nào là không có cào cào bám, đậu. Bây giờ người ta chỉ còn có về nhà nghỉ.

Cào cào bám riết vào cây cối, không chịu đi đâu nữa. Ai về nhà cũng như muốn điên dại vì tiếc của.

Sáng hôm sau, phi cơ lại tới rắc bột. Nhưng ai cũng thấy chẳng ăn thua gì. Đầu có đủ mà rắc cho khắp các nơi. Cào cào ở đây cho tới 2 giờ trưa. Từ sáng đến trưa, các chủ đồn điền đã cho người đi đập cào cào với sự thất vọng trong lòng; mỗi phút, mỗi giây đồng hồ là mỗi thấy cây cối trại thêm. Vườn tược bé nhỏ bớt, hoang vắng bớt lần.

Một trận gió lớn thời đến. Đoàn cào cào bay đi.

Chúng kéo tới làng Ouled, đề nhập đoàn với toán cào cào khác đã tới trước.

Vùng nào, chúng đã tới là không còn một cái lá trên cành.

Tại Taroudant, đám mây cào cào dài 100 cây số, dày 20 phân, tại Biougra, dài đến 800 cây số. Đó là vài điều người ta được biết rõ.

Từ ngày 1-11 tới ngày 5-11, nhiều người không ngủ được vì bị trận giặc ánh đầu óc. Đồn điền của ông G, mất 30.000 cây bị ăn đến tận vỏ thân cây; những cây trồng đã 10 năm, nay trơ trọi; 3000 tấn rác phải hốt đồ đi.

Tại nạn tàn khốc, kẽ sao cho hết.

11



BẠN CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN « THÓI QUEN »

Ở LAI Anh ngồi cả 8 giờ một ngày mà không thấy nỗi lulling, không cần phải nằm nghỉ. Nếu tôi làm việc như anh, tôi đến ho lao sớm.

Một ông lão thân của tôi đã khen tôi như vậy với cả sự ngạc nhiên thán phục khi thấy tôi làm việc trong một tờ báo hàng ngày, hồi năm ngoái. Đó là một giáo sư đã dạy học 30 năm nay, tóc đã bạc mà vẫn còn đeo dỗng cái nghề « hót hết rái cỏ bông họng » từ sáng đến chiều. Tôi nồng ngay một ý nghĩ oà hỏi lại ông bạn :

— Còn anh đã già rồi mà vẫn dạy học, không tẩy mệt hoi, mòn sức, chẳng là điều đáng phục lắm sao ?

— Đó là thói quen, anh à ! ông bạn đáp. Hồi chúa tôi, một ký giả, một giáo sư, đã tập được nhiều thói quen mà người ngoại cuộc phai lây làm lây.

Tôi suy nghĩ vắn vỡ : nếu trên đời, ai cũng tập được nhiều thói quen ích lợi, thì sự thành công dễ dàng bết bao. Đầu đến đốt có những thất bại chua cay mà nạn nhơm cho là tại phần, tại số. Có những tánh tốt mà tập luyện hàng ngày sẽ thành thói quen. Có những tánh xấu mà mỗi ngày mỗi tập luyện cũng có thể bỏ được.

Bạn có biết danh vở Borotra thành công vì đâu không ? Vì anh tập được một cái thói quen rất ích lợi cho nghề của anh. Năm 54 tuổi Borotra còn thăng những giải vô địch quần vợt là vò từ 35 năm, anh cứ đều đều mỗi ngày tập thể dục 15 phút. Nhờ thói quen ấy mà anh giữ mãi phong độ của tuổi tráng kiện.

Văn sĩ Jean Giono từ lúc thiếu thời đã tập được thói quen mỗi ngày viết bến trường tiêu thụ hoặc cảo luận, không ngày rào, ông bỏ cái « lật » ấy. Do đó mà nay lực cua ông đổi dào, mỗi năm ông viết được hai cuốn tiểu thuyết dài và thường có sẵn trong tủ 18 bồn thảo chưa in ra.

Trong nghề nghiệp của bạn, nếu bạn tập tinh cẩn mẫn cho tới mức thành thói quen, thử h một « lật » thì đời sống có phải tranh đấu khó khăn đến đâu, bạn cũng là kẻ chiến thắng. Trái lại có những lật xấu, ta có thể dùng thói quen mà bỏ được. Tôi có người bạn thích nằm mà đọc sách, Anh thường than phiền rằng có khi anh đang đọc rồi ngủ lúc nào không biết, thành ra đọc sách không ích lợi gì; cuốn sách chỉ là liều thuốc ngủ.

Tôi khuyên anh hôm nay ngồi đọc 10 phút mai 15 phút, mỗi 20 phút, rồi lên tới nửa giờ; may anh tập đã thành thói quen,

của TÊ XUYÊN

quen, tôi nào cũng NGỎI đọc sách, với cây viết chì ở tay để ghi chép, đánh dấu những đoạn hay trong sách.

Tôi còn nhớ chuyện vắn hào André G de bô thuở đầu. Ông này là người hút rặng lâm. Năm 70 tuổi, bác sĩ khuyên ông hút bớt đi, nếu không sẽ nguy hiểm tánh mạng.

Ngay từ bến sô, mỗi ngày ông chỉ mua có một gói thuốc, lây ra 8 điếu để hút trong ngày, còn 12 điếu tăng cho anh bớt. Thế là ông tập quen được cái thói lôi mà chiến thắng cái thói xấu : ông hút có điều độ chứ không hút thái quá như trước nữa.

Bạn thanh niên, bạn có bao giờ tập được những thói quen tốt và bù được những thói quen xấu không ? Nếu chưa, bạn thử thực hành, bạn sẽ thấy không có gì khó hêt.

Tôi còn nhớ hồi trước ông Phan Khôi ghiền ái phien rất nặng. Vụy mà tháng trước, tháng sau, tôi đã thấy ông bỏ hút. Hồi ông thì ông đáp một câu cảng cỏi :

« Hút được thì cal được. Nếu người

Pháp tự hào là tiếng Impossible không ở

trong từ ngữ Pháp thì sao ta không thể nói : mắng tiếng không thể được không phải là tiếng Việt Nam. Cái gì cũng có thể

được hêt. » Lời nói quả cảm đi đón với gương mặt cương nghị của bậc đàn anh ấy, luôn luôn theo dõi tôi trên đường đời và giúp cho tôi hiểu thêm câu chữ Hán mà tôi học hỏi nhô. « Thế thượng vò nan sự, nhân tâm tự bối kiên. »

Hồi trước tôi có biết một ông giáo trưởng mù ở Chợ Lớn. Ông đúi, không thấy đường, mà vẫn đi đây, đi đó, như người sáng. Tánh lợe mịch một hôm xúi tôi hỏi ông : « Ông nhớ có gác quan thứ sáu chẳng ? » Ông nói ngay cười mà đáp : « Đó chỉ là thói quen ! » Người đui bỗng thấy ánh sáng, lại đi đường một cách khó khăn hơn lúc sống trong lâm tối ơi không quen với ánh sáng.

Đó là thường hợp của một số người Anh mà một lop chí đã thuật : Cố Jean Hornby 18 tuổi bị đứt từ thuở mới đẻ ; một hôm có tắm nước nóng, bỗng sảng bừng mắt, lại làm có hoa mắt lén. Lần lác có phải nhầm mắt đe dọa, nhờ bàn tay rờ mó làm dịa bàn

hướng dẫn.

Thói quen đã xếp đặt cho có trong 18 năm nay, sự cảm thông, hiểu biết một cách khác thường của con người. Nay có phải tập luyện lại hêt, sống với thế giới ánh sáng. Một công việc phải tốn công lắm, song có vẫn cố gắng và sau cũng quen.

Đời sống hàng ngày của ta nếu là một chuỗi thói quen tốt đẹp thì chính là ta đã trên con đường hạnh phúc đó.

QUỐC GIA S.O.S



HI NHỊN VÀO cuộc điện Việt Nam người ta, dù là người Việt hay người nước ngoài, rất ngạc nhiên mà nhận ra điều sau này : Người Việt không theo Cộng rất thản nhiên đối với tình hình của xứ sở mình, trong khi ấy người ngoại quốc (không theo Cộng) lấy làm ưu tú và bí quan.

ĐỪNG HOÀN TOÀN Ỷ LẠI Ở ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN

quốc làm Tồ quốc chung cho nhân loại. Vẫn chủ trương dân tộc đề huề hiệp lực để xây dựng hòa bình thực sự và thịnh vượng cho nhân loại, chúng tôi ưng gia nhập Mặt trận hòa bình dân chủ thế giới lấy quốc gia dân tộc làm đơn vị cộng tác.

Đối với vấn đề sống chung với các chế độ khác, dù là chế độ độc tài, chúng tôi

không phản đối một cách tuyệt đối, nhưng chúng tôi đặt điều kiện sống chung, khi chưa có điều kiện cơ sở cho sự sống chung, tức là không có sống chung trên thực tế mà chỉ có nô lệ của một chế độ, thi chúng tôi chủ trương xây dựng các điều kiện ấy trước. Như ở Pháp và Anh đảng Cộng sản không thể nào Mỹ cũng không bao giờ Việt Nam. Họ không bao giờ ta là khi nào ta có lo tự cứu, có chủ lực của ta. Chắc một việc là sẽ không có vấn đề Triều Tiên : người Mỹ sẽ không đỡ bộ binh đội tiếp viện Việt Nam một khi Việt Nam bị xâm lấn, bởi vì dân chúng Mỹ muốn sống êm đềm, không muốn có chiến tranh, và « quen sống bên cạnh một vò trụ huyền bí nghịch với họ » (lời của ông Aron).

Trong lúc ở miền Bắc Việt chánh quyền Cộng sản tò chúc vùng ấy chỉ với đảng Cộng sản đệ tam, thì ở Việt Nam (Nam) cần gộp sức toàn dân để kiến thiết một quốc gia dân chủ xã hội không có đảng Cộng sản.

Có nhận định như thế mới đương đầu được sự tràn ngập của chế độ độc tài của đảng Cộng sản đệ tam. Trên đây là chúng tôi nhắc lại lập trường và chánh sách mà chúng tôi đã nhiều lần bàn đến.

Chúng tôi thường nghe chánh khách « quốc gia » dở điều kiện khách quan ra nói với một tinh thần ỷ lại. Điều ấy làm cho chúng tôi thêm lo, và chính tinh thần ỷ lại nơi sức người ngoài giúp minh đã làm cho người minh kém tinh thần tranh đấu, khinh địch, và chia rẽ nhau. Trên mặt báo này cũng đã có lần chúng tôi đặt vấn đề xây dựng chủ lực, vì có chủ lực mới thiện dụng được ngoại vi. Nếu nội bộ Việt Nam không vững thi không ai giúp minh được, dù là họ có thiện chí đến đâu.

Ỷ lại ở điều kiện khách quan là rước tai hại cho minh.

Ông R.Aron, một người chống đảng cộng sản đệ tam một cách quyết liệt, như lúc ông Mendès France sang Washington, cũng sang Mỹ, có viết trong « Le Figaro » ngày 18-11 như

thế này : « Ở Âu Châu người ta sợ một cách không đúng rằng vì nội

chân mà Tôn S

thống Eisenhower và Quốc vụ khanh Foster Dulles sẽ không nghĩ tới cuộc điều

định với Nga Sô. Ai ai cũng cho rằng Nga

Mỹ sẽ điều đình... »

Thế có nghĩa là một ngày gần đây Mỹ không còn phải lo đỡ đầu nước này trước nỗi chong cộng. Ta đừng thấy tướng Collins sang điều tra tình hình Việt Nam mà cho rằng thế nào Mỹ cũng không bao giờ Việt Nam. Họ không bao giờ ta là khi nào ta có lo tự cứu, có chủ lực của ta. Chắc một việc là sẽ không có vấn đề Triều Tiên : người Mỹ sẽ không đỡ bộ binh đội tiếp viện Việt Nam một khi Việt Nam bị xâm lấn, bởi vì dân chúng Mỹ muốn sống êm đềm, không muốn có chiến tranh, và « quen sống bên cạnh một vò trụ huyền bí nghịch với họ » (lời của ông Aron).

Chúng ta không nên tưởng rằng nước ta là trung tâm điểm võ trụ, mà Việt Nam là cả thế giới sẽ bị Cộng sản hóa. Các cường quốc rất có thể không giúp đỡ ta nữa, một khi họ có thể xử êm với Nga Sô. Tuy nhiên nếu chúng ta xây dựng nội bộ, làm cho ta có chủ lực xứng đáng, và xứng đáng có về hai phương diện chánh trị và quân sự, thì cường quốc sẽ đưa nhau mà tiếp viêc chúng ta, vì chúng ta sẽ giúp họ mà giữ thế quan binh quốc tế. Cát nhô yếu của nước ta sẽ là cái nhô yếu có nguyên động lực.

Chúng ta nên dè ý lời tuyên bố của tướng Collins tại Saigon ngày 17-11. Ông bảo « điều cần thiết là tất cả phần tử (quốc gia) phải chung sức làm việc. Chánh phủ Mỹ và tôi sẽ cố gắng giúp đỡ một chánh phủ liên hiệp. Nếu chúng ta tân minh (nô lực) di khác hướng nhau thi không có sự viễn trắc nào của Mỹ có thể có hiệu quả được ». (Còn cùi ở báo New-York Herald Tribune).

Đó là tướng Collins cho ta biết rằng chúng ta còn chia rẽ, không nhứt trí, thiếu thực lực, và dù Mỹ có giúp đỡ một cách dồi dào di nữa mà tự ta không biết lo cứu lấy ta, thì Mỹ viện sẽ không thành vấn đề.

Báo Le Monde ngày 20-11 cho rằng quan điểm của Mỹ và Pháp khác nhau ở chỗ : « Mỹ muốn thấy các phần tử đại diện quần chúng tham dự chánh quyền (Việt Nam), như thế họ sẽ ngăn được Cộng sản ở Việt Nam. Còn phía Pháp thì người ta muốn giữ lại bàn ghế ở Nam cũng như ở Bắc Việt. »

Ý kiến của báo Le Monde phản ánh ý kiến các giới tiếp cận chánh quyền Pháp, rất là tai hại.

Họ kẽ như « tàu đã chìm, chỉ mong vớt đồ ».

Nếu tin của báo Paris-Presse (12-11) đúng sự thật thì « ông Mendès France có tỏ bày một chương trình hành động chánh trị, kinh tế và xã hội cho Việt Nam » với hai ông Eisenhower và F. Dulles, — thì cũng là tốt cho ta phần nào.

Tuy nhiên, người Việt Nam không quên rằng sau năm qua, năm nào cũng có cầu chuyện Pháp Mỹ hội đồng đặt vấn đề Việt Nam. Nghĩa là họ không thống nhất được ý chí và hành động ở Việt Nam ; Pháp Mỹ chia rẽ một, phe « quốc gia » chia rẽ hai. Tình trạng rắc rối ngày nay vốn do sự bất đồng sách lược một phần lớn vậy.

Nói tóm lại, ta không thể hoàn toàn ỷ lại ở điều kiện khách quan. Trước hết ta phải nỗ lực xây dựng nội bộ, xây dựng với sự đoàn kết các đảng phái trên lập trường dân tộc. Dù khó khăn cho mấy, và phải nhượng bộ lẫn nhau đến đâu, các đảng phái không thể không đoàn kết. Không nhận ra lẽ ấy là không giác ngộ tinh thần nguy ngập đang chờ các đảng phái trước hết.

Có đoàn kết rồi mới nói được tranh thủ ngoại vi, mới đặt được vấn đề chánh quyền. Trong đoàn kết, điều tối cần là phải lập trung phương tiện tranh đấu, và nỗ lực phải hướng về mục tiêu nhất định.

Mỗi một giờ qua là mối nguy càng thêm thắt chặt. Phải gấp rút đoàn kết để tranh thủ thời gian.

Trần Văn An
(Hồi ngoại 20-1-54)



**II.— CONSIDÉRATIONS
GÉÉRALES
ET POLITIQUES**

ESQUISSE D'UN PROGRAMME D'EQUIPEMENT DU VIET-NAM (III)

TRẦN VĂN CANG

Architecte, Directeur Administrateur de la Société d'Etudes du Développement Economique du P.M.S.

UN « nationalisme économique » ne se justifie que s'il est conçu, d'abord, dans une préoccupation sociale, en présidant à la mise en œuvre de l'équipement du pays pour l'affirmation parallèle de son indépendance politique.

Les conditions favorables au développement économique sont d'ordre physique et humain : richesse du pays et population laborieuse, fièvre du patrimoine national, sans esprit de conquête aventureuse, mais aussi sans esprit de subordination.

L'unité géographique et les ressources naturelles doivent permettre l'unité économique, l'unité morale, et partant, l'unité politique.

L'avenir de l'industrie vietnamienne a sa source dans les richesses de son agriculture : développer celle-ci en équipant rationnellement les producteurs et en les éduquant, fera croître les industries locales.

Une politique éclairée de décentralisation et de coordination maintiendrait l'équilibre économique en évitant la concentration des capitaux issus des produits agricoles donnés à la transformation et en pénétrant géographiquement dans toutes les couches profondes d'une population active et apte à des efforts nouveaux.

L'utilisation de la machine doit développer sans le détruire un système économique désuet — les moyens modernes entraîneront automatiquement l'évolution des groupes sociaux par l'affirmation des valeurs humaines utiles à la nation sans élire de nouvelles séparations entre les classes.

Un outillage moderne mis à la portée de la population accroîtra les initiatives artisanales.

La répartition géographique des centres agricoles et industriels garantira l'auto-défense et entraînera la création d'un solide réseau de communications.

Par ailleurs, le « nationalisme économique », par l'intervention éclairée du Gouvernement, ne verra pas se produire, dans un pays riche de possibilités, les erreurs du capitalisme industriel qui, avec ses villes monstres tentaculaires, dépendant de l'extérieur et empiétant sur le pays

par ses énormes concentrations d'usines, entraînerait dans le tourbillon des machines, les gestes, les pensées des hommes et amènerait des crises de sous-consommation dans une pléthora de production.

La seule centralisation concernera les produits agricoles et les produits transformés constituant ainsi une réserve intérieure dans un souci de prévoyance sociale, et un stock de compensation pour le commerce extérieur.

Le Gouvernement aura l'initiative des productions d'ensemble, conformes à l'économie générale. Il aura par suite, la coordination des activités commerciales, comme il aura celle de la prospection géologique, celle de la formation professionnelle et celle du financement.

Le financement de la mise en œuvre doit rester une initiative gouvernementale et la richesse naturelle du pays garantira les investissements de départ.

La nationalisation économique doit intervenir pour l'utilisation des capitaux intérieurs en évitant rigoureusement la théaurisation des individus ainsi que la concentration des moyens financiers dans des oligarchies privées, sous peine de troubles sociaux découlant de la méconnaissance de la justice sociale.

La concentration des capitaux les empêche souvent de circuler en les fixant à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, leur confère une puissance po-

litique indirecte et une autorité qui ne sont pas toujours compétentes. Ce sont là, les dangers de l'économie monétaire, dont le principe devrait être de faciliter les échanges en évaluant exactement et donnant ainsi tout son sens aux marchés intérieurs et extérieurs.

La puissance sociale des capitaux groupés dans quelques mains, tend à provoquer les réactions de la masse des producteurs de base qui risquent de perdre l'indépendance de leurs activités et leur stabilité.

CONCLUSION

LE PROJET d'équipement, en améliorant les techniques de production et en satisfaisant les besoins locaux a donc un but social : celui de défendre et de maintenir la primauté de certaines valeurs morales, familiales, dans lesquelles la condition humaine paraît amoindrie et sans fond.

Si un tel effort demande l'initiative des hommes d'Etat, sa réussite et sa prospérité résident dans la cohésion de toutes les bonnes volontés.

La pacification du pays est une œuvre indispensable mais elle demeurerait sans portée morale ni matérielle durable si elle ne déterminait pas en même temps une prospérité solidement établie et la confiance dans l'avenir.

L'élaboration et la mise en route du programme proposé apporteraient sans réserves, la paix dans les esprits et dans les coeurs. C'est un devoir urgent pour tous ceux qui désirent répondre aux aspirations profondes d'un jeune Etat libre et souverain.

Bán

Bán xe SIMCA 9, ARONDE,
Série 1953, còn tốt, giá phải
chẳng, miền trung gian.

Hỗn: 96, đường Co otonel Grimaud,
(Trước chợ Thái Bình). Chiều thứ bảy,
và ngày chủ nhật.



ĐỜI MỚI số 143

PHÁC HỌA MỘT CHƯƠNG TRÌNH TRANG BỊ XỨ SỞ (III)

của TRẦN VĂN CANG

Kiến trúc sư, Giám đốc Hội Nghiên cứu
Phát triển Kinh tế miền Cao Nguyên

III.— NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT VÀ NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH TRỊ

MỘT « Chủ nghĩa Quốc gia kinh tế » chỉ có thể đứng vững nỗi khi nào có được quan niệm ở trong khuôn khổ của sự lưu tâm đến phương diện xã hội của quốc gia thôi, sự lưu tâm này phải được bộc lộ ra ở sự vận dụng việc trang bị xứ sở để đồng thời xác nhận nền độc lập chính trị của quốc gia.

Những điều kiện thuận lợi cho cuộc phát triển kinh tế đều thuộc về hai mặt vật lý và nhân sinh : đất đai thi giầu có và dân cư thì chẵn chả lại tự hào về di sản của tổ quốc, tuy không có óc xám lăng mạo hiềm nhung cũng thừa chí bất khuất.

Mỗi nhất trí về địa lý và mọi nguồn nguyên liệu thiên nhiên tất phải gây ra mối nhất trí về kinh tế, về tinh thần và, do đó, về chính trị.

Tương lai kỹ nghệ Việt Nam bắt nguồn từ mọi tài nguyên về nghệ nông : hổ phát triển nghệ nông bằng cách trang bị và giáo hóa hợp lý các người sản xuất thì tất sẽ làm cho mọi ngành kỹ nghệ địa phương có cơ tăng trưởng.

Một chính sách phân quyền và phối hiệp sáng suốt tất nhiên sẽ giữ được sự quân bình về kinh tế bằng cách tránh sự tập trung tư bản, vốn xuất sinh từ các nông sản đã qua guồng máy kỹ nghệ biến hóa, và bằng cách thâm nhập về mặt địa lý vào mọi từng lớp sâu xa của đám dân cư vừa cần cù vừa dứt sức chịu đựng mọi nỗ lực mới mẻ.

Sự sử dụng máy móc phải làm phát triển hệ thống kinh tế cỏ hủ mà không phá hoại hệ thống đó — bao nhiêu phương tiện kiến kim nhất định sẽ lôi cuốn nỗi cuộc tiến hóa của mọi thành phần xã hội bằng cách xác định các giá trị nhân sinh ích lợi cho quốc gia mà không gây ra mọi nỗi lụy giàn mới mẻ giữa các giai cấp.

Một nền dụng cụ tàn thời đem đặt

ĐỜI MỚI số 143

ngắn cản không cho tu bần lưu hành, bằng cách chôn vốn ở trong hoặc ở ngoài xứ, do đó phó cho từ sản một uy thế chính trị gián tiếp, và một uy quyền thường thường vẫn là bất lực. Đó là mọi hiềm nghèo của nền kinh tế tiền tệ mà nguyên tắc bao giờ cũng phải làm cho mọi sự trao đổi được dễ dàng bằng cách đánh giá đúng đắn cho thị trường ở trong và ở ngoài nước, có thể thì mới xứng với ý nghĩa của nó.

Nguồn uy thế về xã hội của các món vốn, tập trung vào tay một vài người, vẫn khuynh tới sự gây ra mọi phản ứng của đám đông các nhà sản xuất cơ sở, do đó có nguy cơ làm mất sự độc lập về hoạt động của họ và luôn thề làm cho đời họ rất bấp bênh.

KẾT LUẬN

VẬY THÌ dự án trang bị xứ sở, bằng cách cải thiện mọi kỹ thuật sản xuất, và bằng cách thỏa đáp mọi nhu cầu địa phương, thế là có nhằm một mục tiêu xã hội : là bảo vệ và duy trì địa vị tru thằng của ít nhiều giá trị tinh thần, ít nhiều giá trị giá dinh trong đó thân phận con người xem ra có lẽ bị suy giảm và không có cơ sở gì.

Vì bằng một công trình cố gắng như thế dành rằng phải cần đến sáng kiến của giới Chính Khách, song sự thành công và sự phát triển của công cuộc này vẫn cần cứ cả ở sự cố kết của mọi thiện chí.

Đành rằng cuộc bình trị xứ sở vẫn là một công cuộc cần thiết song công cuộc đó sẽ không đưa tới một tầm vọng tinh thần và vật chất nào lâu bền được nếu đồng thời nó không quyết định nỗi một nền phồn thịnh vững vàng và một niềm tin tưởng vào tương lai.

Sự khởi thảo và sự khởi công cái chương trình đề nghị ra ở đây nhất định là sẽ mang đến cho nhân dân sự thanh bình trong trí lụy và trong tâm tư của mọi người. Và đó cũng là một nhiệm vụ cấp bách của khắp mặt ai ai hằng mong muốn thỏa đáp cho mọi hoài vọng sâu xa của một Quốc gia tự do và tự chủ còn ở thời kỳ trứng nước.

KỲ SAU :

Đi sát thực tế xứ sở
để kiến thiết quốc gia

15



NHỮNG GIỐNG CÁ LÀ

Maurice Constantin Weyner vừa cho xuất bản một cuốn sách nhan đề : « Đời sống của loài cá ».

Tác giả đã dành nửa đời mình trong nghề đánh cá ; nửa đời lo việc viết lách về rừng núi, về đồng nội, về phương cách đánh cá và cách ăn thịt cá.

Cá cũng như chim: chỗ nào có nước thì có cá ; nơi nào có khỉ trời là chúng ta bắt gặp giống chim. Biển cả chiếm 3/4 diện tích quả địa cầu, chưa kể nước ở sông, hồ, suối...

Trước hết, cá là động vật có xương sống, nguồn gốc loài cá cũng rất xưa. Người ta trước chứng chỉ loài cá đã có 300 triệu năm về trước.

Mặt nước rộng mênh mông Những giống ở dưới nước nhiều hơn giống ở trên cạn và chia ra vô số loài khác nhau.

Trong thế giới loài cá, có lầm chuyện kỵ lạ. Giống cá thu chỉ xuất hiện lên mặt nước sau khi mặt trời đã tắt. Cá lên xuống tùy theo sự chuyển vận các sinh vật nhỏ dùng làm món đồ ăn của cá.

Nước ở vùng xích đạo trong sáng. Cá lượn giữa những tầng san hô. Cá mang những màu sắc kỳ lạ hòa hợp với màu của đá, của cát, rong biển và những giống vật khác. Có thứ cá có màu sắc như cát.

Có giống cá có răng như người

Có người tưởng rằng giống cá Sole (cá lờn bơn) có bụng trắng, lưng xám, hai mắt đênh nhìn. Không đúng. Lúc cá sống gần đáy nước, nửa thân mình của nó gần cát, và màu sắc như cát, nửa trên thì trắng. Cá cũng không thể nhìn thấy bằng cả hai mắt. Mắt gần cát có thể nhìn thấy được, còn mắt trên tuy mở nhưng không nhận

ra gì cả. Miệng cá cũng chịu một sự thay đổi.

Có giống cá có mõ cong để « ăn » cỏ. Có loại cá răng nanh, răng chó, răng hàm, giống hệt như người.

Cá gay hoặc cá bống, cá mè... ở ao hồ, không có hàm răng rõ rệt, nhưng những lớp xương sắp đặt giống như hàm răng.

Vậy cá giúp cho cá trong nhiều công việc, trừ việc bơi. Chinh cái đuôi mới làm cho cá bơi được dễ dàng trong nước. Vậy ở lung giữ cho cá ở mục thăng bằng. Hai vây ở ngực giúp cho cá « đi » ở dưới đáy biển.

Có loại cá ở trong những sông ngầm hoặc ở dưới đáy sâu lại không trông thấy gì cả. Những sinh vật nhỏ, món đồ ăn của cá, cũng mù luồn..

Có giống cá vừa là cá đực vừa là cá cái. Có giống, trong một thời kỳ là giống đực, một thời kỳ khác lại là cá cái.

« Tình duyên » loài cá

Có nhiều loại cá, trong thời kỳ sinh nở, khoác lớp vảy vỏ cùng sặc sỡ. Các thi sĩ bảo là cá mặc « áo mùa cưới ». Sự thật không phải như thế !

Trước mùa sinh nở, cá sản xuất nhiều kích thích tố. Không phải những con đực có màu sắc sặc sỡ mà làm cho con cái đê ý. Cá cái không đê ý đến bộ lốt bên ngoài.

Có giống cá, con đực và con cái ăn đồ ăn khác nhau. Con đực có những răng nanh, con cái răng hàm.

Có giống đê trứng, có giống đê con.

Có giống trong lúc đê con nhảy khỏi mặt nước tung con lên không rồi lại lặn xuống nước. Cá con lẹ làng mở vây và « nhảy dù » xuống mặt nước.

Cá giống xây tổ ở trong thời kỳ sinh nở. Con đực làm nhiệm vụ canh

gác cho con cái. Thường thường cá đực dùng vây đê đào xuống cát một cái lỗ cho cá cái nằm. Có khi tổ cá làm bằng rong rêu, sạn đá, hay những thứ cây mọc dưới mặt nước. Có giống cá nhả ra một thứ giây như chỉ, dùng đê cột lấy những vật liệu thu gom xây tổ vào cỏ hoặc đá.

Có giống cá có nhiều « vợ ». Cá đực mời nhiều cá cái đến thăm tổ của mình.

Có loài cá, trong thời kỳ sinh nở, con đực ngậm hết cả trứng vào miệng, đợi đến lúc trứng nở ra con. Lẽ dĩ nhiên, trong thời kỳ ấy, cá đực không ăn uống gì cả.

Có giống sắp đặt gọn gàng buồng trứng, đê vào vỏ sò hoặc vỏ hến và đứng canh cho đến lúc trứng nở ra con.

Loại « cá chày » kỳ lạ hơn nữa. Để xong, con cái tim con đực đê ăn thịt. Và nếu con đực tim cách trốn thoát được thì lại tiếp tục xây dựng cuộc đời với một ngời bạn đường mới khác.

Có giống cá tim chồng bằng những cuộc đao chơi. Cá cái tìch ý con đực nào thì rũ đi chơi. Vậy kè vây, cặp vợ chồng vừa dạo vừa hưởng tuần trăng mật. Trong lúc ấy có lâm cá đực di hộ vệ với hy vọng sẽ được cá cái mời đao chơi.

Có giống, con đực nhỏ thua con cái đến 10, 12 lần ; nó sống ăn bám vào con cái và luôn luôn không rời khỏi « vợ ».

Có giống tỏa ra ánh sáng. Người ta không hiểu cá tỏa ánh sáng để mở đường đi hay là báo hiệu cho người bạn đồng hành đê ý.

Có giống tuy tỏa ra ánh sáng nhưng lại mù.

Thế giới loài cá còn lầm chuyện kỵ lạ nữa...

THÈ LOAN sưu tầm



Thứ tư, bài vở xin gửi về Tòa Soạn, 447 đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Lớn
Quán Biển thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lý trả lại bản thảo.

— Bài viết về tòa soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

CHIỀM THÀNH
sụp đổ lót đường
cho Người thắng
tiến « viô » chiếm
vựa thóc xúc tích
nhất Đông Nam
Á, là miền hạ bạn
sông Cửu Long;
nước Chân Lạp
tới khoảng giữa
t.k XVII đã thành
một mục tiêu cho
cuộc phát triển
của dân Việt.

Vì, nếu về
khoảng trước sau
kỷ nguyên Tây

Lịch, trung châu Sông Hồng đã là
nơi trung tụ của giống Người Lạc
Việt, rời bỏ miền lam sơn chướng
khi hai tỉnh Quảng Đông, Quảng
Tây, kéo từ Phúc Kiến xuống « thực
dân » triền sông Nhị, thi tới đầu
t.k XVII sức hành trường của lớp
dàn thừa thãi sinh khí ấy đã thúc
vạn vạn nông dân « cần cù vào bậc
đàn anh hoàn vũ » theo gót chúa
Nguyễn, cuồn cuộn như nước vỡ bờ,
« chảy » về miền Đồng Nai, Bát Sắc.

Hơn nữa, nếu Hồng Hà đã là huyết
quản tập trung được mọi chất máu
tốt trút từ Vân Nam dò xuống Vịnh
Hạ Long lấp bồ cho người dân Bắc
Việt, thi Cửu Long Giang xưa rầy
vẫn là thực quản « nuốt » đủ các thứ
màu mè bô béo, vơ vét được từ Tây
Tạng băng giá, qua Ai Lao sầm uất,
qua Chân Lạp phồn thịnh đê làm
giàu cho khoảnh tam giác phi nhiêu
chưa từng thấy ở trên thế giới này,
là khu Bà Rịa — Cà Mau — Hà Tiên,
nghĩa là miền Thủy Chân Lạp.

Cho nên, miếng mồi ngon đó khó
lòng lọt khỏi mắt Con Người đã phiêu
lưu, mạo hiểm lại săn tinh thần
chiến đấu như dân Việt được: với sức
thúc đẩy của Hán tộc, với khả năng
canh tác cổ truyền và với sự đòi hỏi
của đời sống thương mại chớm phát
vào đầu t.k XVII, người dân Việt bắt
buộc phải « diệt » Chàm và « nuốt »
Miền, bằng không thì một là phải
« rẽ » sang Ai Lao (như từ cuối
t.k XIX sang đầu XX), hai là sê...
chết ngạt.

Mà Người thi Người chưa hề có
chiếu chết ngạt bao giờ, nên Người
mới

« MỞ BẤT NAM VIỆT VÀ GIAO THỊ KHẨU
VỚI CHÂN LẠP. — Nguyên nước Chân
Lạp ở vào quãng dưới sông Mê Kông, có
liasm sông, nhiều ngôi, ruộng đất thì nhiều
mà nước Nam ta thường hay mất mùa,
dân tình phải đổi khổ luân, vả lại vào lúc
chúa Nguyễn chúa Trịnh đánh nhau, (1)



TIẾN VỀ PHƯƠNG NAM

(trong cảnh rạch đồi sơn hà)

(II)

Gửi phái viên bốn nước Pháp, Lào,
Miền, Việt đang hội nghị ở Ba-Lé

cho nên nhiều người bỏ vào khẩn đắt làm
ruộng ở Mô Xoài (Bàrija) và ở Đồng Nai
(nay thuộc Biên Hoà).

« Năm mậu tuất (1638) vua nước Chân
Lạp mất rồi, chúa cháu tranh nhau, sang
cầu cứu bên Chúa Nguyễn. (2) Chúa
Nguyễn bấy giờ là chúa Hiển sai quan đem
3.000 quân sang đánh ở Mối Xuy (nay thuộc
huyện Phú Chánh, tỉnh Biên Hòa) (3)
bắt được vua nước ấy là Nặc Ông. Chúa
đem về giam ở Quảng Bình một đợt, rồi
tha cho về nước, bắt phải triều cống và
phải bệnh vực người An-nam sang làm
ăn ở bên ấy.

« Năm Giáp Dần (1674) nước Chân Lạp
có người Nặc Ông Đài đi cầu viện nước
Tiêm La để đánh Nặc Ông Nộn.

« Nặc Ông Nộn bỏ chạy sang cần cứu ở
đình Thái Khang (nay là Khánh Hòa).
Chúa Hiển bèn sai cai cơ đạo Nha trang
là Nguyễn Dương Lâm cùng với Nguyễn
Đinh Phái làm tham mưu đem binh
chia ra hai đạo sang đánh Nặc Ông Đài,
phá được đồn Sài Gòn, rồi tiến quân lên
vì thành Nam Vang. Nặc Ông Đài phải
bỏ thành chạy vào chật ở trong rừng, Nặc
Ông Thu ra hàng. Nặc Ông Thu là chinh
đông con trưởng cho nên lại lập làm chánh
quốc vương đóng ở Long úc, đế Nặc Ông
Nộn làm đệ nhị quốc vương, đóng ở Sài
Côn, bắt hàng năm phải triều cống ».

Như vậy là một phần lớn đất Chân
Lạp đã lọt vào vòng ảnh hưởng của
Việt Nam.

Tại sao có được sự lá đopy?

Tại sao, so với Việt Nam thì từ
t.k. VII đến t.k. XI nhất định là Cao
Miền tiến hơn về dù mọi mặt chính
trị, quân sự, kinh tế và văn hóa —
nhất là về văn hóa (chứng cứ; việc

xây dựng ký quan
quán thế là lâu
đài Đề Thiên, Đề
Thích) — thế mà
đến t.k. XVII lại
chứa « cầu cứu »
đến Việt Nam để
giải phóng cho
minh thoát khỏi
ách Tiêm La ?

Tại sao vậy ?

Hà không phải
rằng: chủ quan
mà nói thì, về
mặt kinh tế, đời
sống vật chất của
dân Miền dẽ
dàng quá nên

tinh thần người Miền dám ra ủy mị
(cầu an và hưởng thủ), và về mặt
nhân chủng và chính trị thì dân
Miền là một chi nhánh giống Dravi-
diens (Ấn Độ) lạc loài sang mắc kẹt
ở giữa hai gông kim rất khỏe (là
giống Thái ở Xiêm và giống Việt).
Hơn nữa luôn mấy thế kỷ liền gục
đầu dưới ách áp bức của giai cấp
thống trị độc đoán xa hoa vô độ (nên
mời xây dựng nỗi khu Angkor I)
thành thủ sinh khí của nhân dân dần
dần thui chột tê liệt mãi đi cho nến
lúc kiệt quệ thi vừa gấp ngày lớp lớp
chiến sĩ của họ Nguyễn đã mãnh liệt
như kia (diệt Chiêm Thành phía Nam
bắt phân thắng bại với chúa Trịnh
phiên Bắc) lại rảnh tay chinh chiến
dồn cả sức sống phùng phục và cả về
vùng Thủy Chân Lạp thì hiềm náo
mà Miền chẳng phải cởi giáp lai hàng ?

Đó mới là lý do chủ quan.

Còn lý do khách quan thì miền
phải dài dòng mới thấy rõ là dân Việt
đang xung mẫn về mọi mặt kinh
doanh, đang dọc dập về kinh nghiệm
chiến đấu, lại được cả một thế hệ
lãnh tụ già giặn như họ Nguyễn,
gặp hồi dang lên thi nguyên một
việc đặt Nặc Ông Thu (đóng con
trưởng của bên địch vừa đầu hàng)
làm Chánh quốc Vương — tức là làm
bù nhìn —, còn Nặc Ông Nộn (kẻ cầu
viện đến minh giải phóng) đem làm
Đệ Nhị Quốc Vương — tức là làm
chân tay đắc lực của mình — nguyên
một việc « tổ chức chính quyền » đó
cũng đủ biết nhà Nguyễn hồi đó « cao
tay ấn quyết » lắm rồi.

KỶ SAU :

MỘT KÝ TÍCH

(1) Chỉ mới là lý do phụ thôi.

(2) Giữa lú Nguyễn Trịnh đánh nhau kịch
liệu: vào keo thứ v, dù rõ sôc của Nguyễn
mạnh đến đâu mới đối phó được nỗi cõi đói bô
như vậy.

(3) Tức là cắt quân qua toàn cõi Chiêm Thành,
lúc đó đã bị coi như thuộc quốc của Việt Nam.

CÔ TUYẾT MINH KHÔNG QUÊN CÁC EM NHI ĐỒNG

...vẫn còn thích cười khanh khách trước máy vi-âm

DÀO còn được nghe đài phát thanh Hà Nội, hẳn các bạn không quên chú ý đến phần nhí đồng vào mỗi buổi trưa thứ năm?

Đúng thế, ai ai cũng mến, cũng thích nghe tiếng hát thanh thanh, tiếng cười khanh khách, tiếng nói lúi lòi lúi lúi của các em qua lán sóng điện. Nhất là được nghe tiếng giới thiệu từ « ngọt như mía lùi » của cô « phụ trách » và thỉnh thoảng có tiếng cười gõ của cô ta cũng không kém phần « niu nô niu nướng ».

Cô « phụ trách » ấy là cô Tuyết Minh. Cô Tuyết Minh lại còn là một nữ danh ca tên tuổi được rất nhiều cảm tình với thính giả, nhất là đối với giới học sinh đất Bắc.

Trong lúc vui câu chuyện với tôi cùng một người bạn đến thăm cô, cô nói rằng:

— Các bạn học sinh mến tôi lắm. Vì có lẽ cuộc sống của con người tôi, cho đến giọng hát của tôi gần họ nhiều hơn cả. Nhất là dạo ấy các chị ở Trung Vương, hỉ muôn làm quen. Một ngày « phải » nhận hàng bao nhiêu lá thư, và phải tiếp không biết bao nhiêu là các bạn.

— Chắc cô bức minh lâm nhỉ?

— Nói là bức minh thì cũng quá đáng vì chẳng có gì là bức cả. Một khi mà họ « yêu mến » minh vì nghệ thuật thì chuyện « đến thăm » là chuyện không lạ. Vả lại đó còn là một phần thưởng xứng đáng cho minh nữa, để minh luôn luôn chú ý đến phần trau giồi nghệ thuật. Vì vậy nên tôi rất vui vẻ, nhã nhặn với tất cả các bạn.

— Vào Sài Gòn này, cô đã « bị » cái nạn tiếp bạn như vậy chưa?

— Tôi chưa được hân hạnh ấy, có lẽ chưa quen, hay là ngoài Bắc khác trong này. Nhưng tựa trung con người mang tiếng là nghệ sĩ phải sống ôn hòa để gây được nhiều cảm tình nồng hậu.

Người bạn tôi quen biết cô từ đạo ở ngoài Bắc, nên hỏi:

— Thế nào? vào trong Nam này

chị Tuyết Minh định giải nghệ lay sao mà khi nãy chúng tôi vào nhà gặp ngay Bác (ông cụ Thân sinh) Bác với bảo rằng: « Em nó đòi nghề rồi...? »

Cô Tuyết cười nhẹ chiếc răng khẽn rất là duyên :

— Ấy đấy, ông cụ tôi đâu đấy. Chả là ở nhà tôi dạo này bận lắm cơ. Người phụ việc cho ba tôi nghỉ, nên tôi phải thay thế.

(Cụ thân sinh ra cô là thầy thuốc, mở bệnh viện riêng ở đường Colonel Grimaud).

Vào trong này vì phần « lạ nước lạ cái » nên lúc đầu tôi cũng định giải nghệ thật. Sau có một người quen giới thiệu tôi đến hát ở đài Quốc gia, nhưng hiện bây giờ vì nề lời mời của anh Ngọc Bích nên tôi sang hát cho « Tiếng nói Quốc Đội ».

— Vâng, tôi cũng được nghe luôn, và tiện đây cô có thể cho chúng tôi biết cuộc sống mới của cô. Và cô sẽ có những ý định gì không?

— Chà! Tôi tát quá! Câu chuyện hồi dột ngọt này làm cho tôi chẳng biết nghĩ thế nào mà trả lời. Riêng bản thân tôi. (Lúc này cô Tuyết Minh nói một tràng toàn là những câu sáo rất nhún nhường)... Tôi chẳng sống một cuộc sống nào mới lạ. Vì hiện thời tôi vẫn đang còn lệ thuộc vào gia đình. (Lẽ cố nhiên rồi khi nào cô « sang ngang » thì mới hết lệ thuộc chứ gì?) Ở ngoài Bắc hay là vào trong này tôi vẫn chẳng thay đổi gì.

« Tôi có tâm hồn nghệ sĩ chứ đời sống của tôi chẳng nghệ sĩ tí nào. Vả lại may mắn được là danh ca nhưng thù thật với các anh là tôi không có ý thức gì cả. Vì đúng ra thi có ai năng đỡ hoặc khuyến khích để cho con người nghệ sĩ vùng quốc gia này biết đường hướng nào mà phục vụ đâu? Với chúng tôi hiện giờ chỉ biết hát những bài mình thích hoặc do thính giả yêu cầu.

— À, hồi cô phụ trách phần « Tiếng nói nhí đồng » ở đài phát thanh Hà Nội, chắc cô có nhiều kỷ niệm vui vui lắm nhỉ.

— Úi chà! nói đến kỷ niệm thi nhiều lắm. Có lẽ tại vì bản chất tôi mến trẻ



Cô TUYẾT MINH

Còn phần nội dung thi không nói đến. Vì đa số các nhạc sĩ sáng tác những tác phẩm lãng mạn, tình tứ, cốt đề báu cho chạy. Theo ý tôi thì cũng không đáng trách. Mà chỉ trách nhà xuất bản vụ lợi vô linh đã đồng lõa với việc đầu độc quần chúng.

— Với tiền đồ ca nhạc của nước nhà cô có mong muốn gì không ạ?

Cô ngập ngừng, nghĩ một lúc:

— Chà! Khó nói quá! Có lẽ tại vì tôi chẳng có cao vọng gì to tát mà chỉ mong trau giồi cho bản thân mình một ngày một tiễn thôi.

Về lý thuyết cũng như là về thực hành, tôi cố gắng tìm đủ mọi phương tiện để học hỏi. Nghĩa là ngày ngày tôi phải bỏ thi giờ nhất định để tự rèn luyện, giúp ích cho bản thân tôi. Ngoài ra, tôi chỉ biết thú di xem « ci nê » là món giải trí độc nhất.

— Cô thích xem cinè hay là thích làm tài tử đóng cinè.

Cô Tuyết lại vắn cười

— Ấy chết! đâu có thể. Mộng thi đã dành rằng có mộng thật đấy. Vì tôi cũng mong muốn được đóng góp một phần nào vào trong ngành điện ảnh nước nhà. Nhưng chắc anh cũng rõ. Hiện thời nền điện ảnh Việt Nam chưa được nâng đỡ và phát triển tích cực. Thành thử những người có thiện chí đều chưa dám đặt thành hy vọng gì cả.

— À, hồi cô phụ trách phần « Tiếng nói nhí đồng » ở đài phát thanh Hà Nội, chắc cô có nhiều kỷ niệm vui vui lắm nhỉ.

— Úi chà! nói đến kỷ niệm thi nhiều lắm. Có lẽ tại vì bản chất tôi mến trẻ

(đọc tiếp trang 34)

ĐỜI MỚI số 143



Ở MỤC NÀY, số trước, chúng ta cũng đã nhắc đến những nỗi niềm nhớ thương của riêng từng bạn, hôm nay kể vài « thương nhớ » khác nữa. Nhận kỹ thì mỗi người có mỗi niềm thương nhớ riêng tư nhưng phần nhiều thường hay nhớ đến một mái tóc thê, một bóng hồng, một người yêu dấu.

Bây giờ cái nhớ của bạn H. Toàn lúc từ già người yêu dè bước xuống tàu và bắt đầu sống cuộc đời lênh đênh trên mặt nước.

Kèm ngày anh đi, ngôi nhà vắng lặng
Tiễn chân anh còn vắng vắng dư âm
« Đừng khóc nữa, sao em lại thế ?
Sinh làm trai áu trả nợ tang bồng
Đặng nam từ phái đáp lời sông núi
Anh làm lúi xuống tàu
Nhìn lán cuối cõi thôn
Lòng em Buồn ròn ròn (ròn rưởi) (?)
Anh dơ tay tiễn chào
Em trở về mong ngóng
Hy vọng ở ngày mai

Tôi đi chưa rõ nơi đi
Anh còn ở lại, hãy nghe chờ buồn
Rồi đây trái đất xoay tròn
Ngày mai tươi sáng hãy còn chúng ta
Bao giờ non nước thái hòa
Gặp nhau ta hát bài ca thanh bình

PHẠM HỮU KHÁNH

Thật quá thật thà đến nỗi na. Quả đât vẫn cứ xoay tròn mà tôi cứ đi, thì anh ở lại, tôi đi cũng không thể rõ nơi đi (bí mật quân sự là!) anh ở lại, chờ cơ buôn...

Cái nhớ ấy thật chẳng có gì mới lạ!

Dưới đây mới thật là cái nhớ của anh, cái nhớ của tôi, cái nhớ của những ai đã từng cấp sách đến trường và cũng đã từng chờ đợi được thấy tên mình ghi lên tấm bảng của nhà trường :

Bỗng dưng có một ngày
Mẹ cầm tay sê bảo
« Con tôi cũng lớn rồi
Hãy tính chuyện già thết
Đừng dè mẹ bận tâm
Mẹ vẫn biết con ấm thầm thương nó
Mong ngày về, mẹ ngại lâm con ơi ?

Ưu điểm của tác giả là đã biết chọn thể thơ để diễn tả lúc cần kể lại một câu chuyện.

Thế rồi, người con gái kia!

Nhin mẹ già căn cội
Em sao nỡ chối từ
Bằng bặt vắng âu thư
Chắc anh mong em lâm ?

Và nướt thỉnh niên kia, nơi xa
hăm nại được tin trên, không giữ
nỗi lòng căm giận.

Nặng lời làm gi vơi một người tâm
hồn yếu đuối ? Và cũng chẳng nên nói
ra những chuyện lòng riêng tư ấy oái
ai làm gì và nêu có muôn mực giấy
mực ghi lại cho mình biết, mình

mình đọc mà thôi, nói vay là muôn
nhắc bạn nên tìm để tài mà sáng tác và
sáng tác với một nội dung lành mạnh.

Dưới đây là cái nhớ của Phạm Hữu
Khánh. Cái nhớ của tác giả là cái
nhớ của những người bạn đồng khóa
sau ngày bế mạc :

Tôi người Bắc

Anh người Trung

Loạn ly nên mới tương phùng
Đã là đồng cảnh, lại cùng đồng thanh

Tường ở cùng sáu tháng

Nào ngờ lại xa anh

Ai làm gấp gối chúng mình ?

Ai làm cho lửa tôi anh chia lia ?

Cũng chỉ là những cái nhớ tầm

thường thôi cái nhớ của tác giả nhớ

người bạn của tác giả.

Tôi đi chưa rõ nơi đi

Anh còn ở lại, hãy nghe chờ buồn

Rồi đây trái đất xoay tròn

Ngày mai tươi sáng hãy còn chúng ta

Bao giờ non nước thái hòa

Gặp nhau ta hát bài ca thanh bình

THƠ ★ THƠ ★ THƠ

Mưa về miền Trung

Mưa đêm nay,
Giọt mưa dày,
Nghe rơi nặng,
Trên cành cây.

Mưa rền rì,
Giọt ngắn dài,
Nghe xao xuyến,
Tiếng than ai ?

Mưa lè thê,
Gió náo nè,
Trường sơn đứng,
Nhớ Chi-né.

Mưa miên Trung,
Xa muôn trùng...
Ôi ! Đất Bắc,
Buồn Kon-Tum !

Mưa trong mơ,
Ngập đồi bờ,
Giồng sông « HẬN »
Đẹp thành Thơ.

Mưa vè đầy,
Qua mưa đầy,
Ta thấy mờ :
Mùa « Dựng Xây ».
Miền Trung. Bèn mưa mùa
TỔ LŨ

Thương về Hà Nội

Tôi nhớ miền quê phương Bắc !
Đất nước dồi dào, hai ngả cách xa.
Thương về Hà Nội phồn hoa,
Nhớ về lối cũ, đường ra ngai ngùng.

Ai đi có nhớ non Nùng ?
Quê tôi đây bên dòng sông Nhị.

Hãm bốn tháng tướng xa hàng thế kỷ,
Hẹn đã chắc đúng ngày trở lại có hương.

Một đĩ chín nhỏ, mươi thương,
Xa nơi rau ròn, biệt luon kinh thành.

Phố phường đèn đỏ, đèn xanh,
Những tối đèn lèn rực rỡ.

Hồ Hoàn kiếm sắc màu soi sặc sỡ,
Gió đêm vè lạnh lạnh bước chân khuya.

Ngày đi lệ với đầm đìa,
Thương về Hà Nội, nhớ về thủ đô.

Cho dù gót trái sông hồ,
Ai cầm cho được một giờ biệt ly.

Ngập ngừng bánh thuyền xe đi,
Bụi tung cuồn cuộn trôi trả lại,

Không chua xót bỗng thấy lòng tê tái,
Thân lạc loài dấn bước tha hương.

Từ nay thi đáy muôn phương,
Đã đi đi hết, con đường xót xa.

Mèn Nam rồi mọi hoàng hôn xuống,
Đất Bắc với trống dã nhớ nhà.

HẬU THƯƠNG



PHỤ NỮ VỚI HÔN NHÂN

★★★★★★★★★★★★
của bà GINA LOMBROSO
HOÀNG TUẤN thuật ★★★

NGÀY NAY, nam nữ thanh niên rất tự phụ; ở đâu họ cũng dùng lý trí, họ hết sức phản đối việc lý trí can thiệp vào vấn đề hôn thú.

Ở phụ nữ, tình yêu phần nhiều đi đôi với lẽ phải; nói đúng ra họ không muốn lựa chọn, họ chỉ muốn được người lựa; đó nói về thời phong kiến. Còn ngày nay họ đã xóa nhòa công cuộc lựa chọn ấy, lại lờn tiếng đòi tự do, nghĩa là cần phải theo sở thích sâu kín của họ. Họ yêu cầu sự lựa chọn ấy được phó thác cho sự tình cờ. Theo họ, tình yêu chân thật hoàn toàn này nở ở sự tình cờ.

Phụ nữ ngày xưa đề tự quyền cha mẹ gả chồng cho mình, lâm khi không biết mặt mũi vị hôn phu. Chắc chắn rằng sự lựa chọn ấy không bị lừa bởi hay tôn giáo bắt buộc, nhưng cô phụ nữ ấy sẽ trước mong có áo trang phục lựa chọn chồng và được chồng lựa chọn vì một cuộc ái tình, hay tốt hơn vì tình cờ, rồi sự tình cờ ấy sẽ đi đến sự gả cưới cũng như người phụ nữ Âu luôn luôn đặt đề đòi mình cho sự tình cờ.

Vì lẽ họ quen nghe theo trực giác trong giây phút hơn là lý trí, hay vì vô tình, người thiếu nữ nhận lấy những sở thích của người yêu làm của mình.

Cũng vì họ lẩn lộn hôn thú với ái tình nên về việc vợ chồng, họ thích sự tình cờ, thích điều mờ mịt u ám.

Hay xu hướng kia chỉ là kết quả một cách xếp đặt tuyệt mỹ của tạo vật muôn phụ nữ xem điều vui thú của mình như những nhu cầu của nòi giống, nên tạo vật khiến họ yêu người chọn, chờ không phải chọn lấy người yêu.

Không phải chỉ trong truyện thần tiên mới có cô thiếu nữ da mè một ông hoàng lì mặt từ đàng xa đứng tỏ tình. Ngay trong thực tại, trong 2 người dạm hỏi, người con gái có ý muốn lựa người nàng không hề quen biết hơn người họ đã biết tường tận.

nhứt trong lòng họ.

Bà G. L. còn nói quả quyết hơn: « Đối với phụ nữ chúng tôi — và có lẽ đối với đàn ông cũng thế — mỗi tình ấy chỉ có một ».

Trong đời người, không gì có thể đem so sánh với sự sôi nổi mà tình yêu đầu tiên và đặc biệt nhất nhóm ở trong lòng. Không gì ghê gớm bằng nỗi đau xé phai từ bỏ mối tình ấy, vì không thể đưa đến kết quả bằng một cuộc hôn thú rõ ràng, không thể thành viên viễn. Cho nên, vì muốn tình yêu đầu tiên đột khởi trong lòng họ dễ kết liễu bằng hôn thú, vì thế họ mới yêu cầu đòi quyền tự do lựa chọn và vì vậy họ mặt sát thậm tệ những đám cưới già theo lẽ phải.

Không những người phụ nữ muốn ái tình nhóm lên vì sự tình cờ và một cách đặc biệt theo định mệnh, họ lại còn muốn sự tình cờ đặc biệt và tiền định phải do sắc đẹp mình gây ra.

Bằng phương diện này bà G. L. được bức thơ này:

— Cần gì phải nát óc như bà mòi tim được một lối hòa giải giữa nam nữ trọng tình ái. Nếu người phụ nữ đẹp tức nhiên họ được đàn ông yêu và sự hòa giải phải thành. Nếu người thiếu nữ xấu xí, người đàn ông có thèm ngó ngàng đến và họ cũng chẳng có phương tiện gì để làm rõ giá trị họ. Bà hãy nhìn quanh một lượt xem: Bà tưởng vì sao các cô thiếu nữ tốn kém rất nhiều tiền về đồ trang sức? Chỉ vì đó là tự nhiên các cô đã biết đây là phương diện đặc biệt để chiếm lòng người đàn ông thôi! ...

Bức thơ trên đây tuy quá giản dị nhưng nó nêu lên một cách tráng trọn vấn đề sắc đẹp theo chỗ suy nghĩ của giới phụ nữ. Vì theo họ người thiếu nữ cần phải có sắc đẹp mời quyến rũ được đàn ông, như thế các cô xấu xí không thể trang điểm được sẽ chẳng chấn gầy bởi số mệnh.

Khi hai người yêu nhau, người ngoài đều đẹp, đều tốt, dù xấu đối với họ không còn nghĩa lý gì cả.

Không có một sức quyến rũ nào, một lý lẽ gì có thể khiến họ thôi yêu nhau, hay khiến họ yêu một người khác. Ái tình biến đổi người yêu thành một nhân vật đặc biệt, một người đặc biệt. Đến đỗi những mối tình kết chặt con người vào đời, tình thương yêu cha mẹ, anh em, chị em.. bỗng chốc lù mờ trước mối tình mới mẻ đặc biệt kia. Mối tình này tăng lên, tăng lên mãi, không giới hạn và nó giữ quyền bá chủ chiếm địa vị đặc

nhứt trong lòng họ.

Người phụ nữ muốn có áo trang phục rũ đàn ông bằng sắc đẹp, dù mình không có sắc đẹp? Ấy là một điều hiền nhiên...

ĐẠI GIA ĐÌNH HỌC SINH LẬP TẠI NHÀ HÁT THÀNH PHỐ

BƯỚC QUA ngưỡng cửa nhà hát lớn, nơi đây là « TRẠI HỌC SINH » tôi có một cảm tưởng khác thường với không khí ở đó. Nhà hát lớn đồ sộ, vui vẻ tiếp nhận những học sinh sống tro vơ giữa Đô Thành hoa lệ.

Trước cửa, mấy em học sinh bé nhỏ ngoác nhìn cảnh sống nhộn nhịp bên ngoài, mấy anh lớn hơn đang sưa lại nếp áo, ngắm lại đôi giày, sắp di dạo phố. Tuy phải sống chật vật nhưng trên nét mặt của họ vẫn còn vương một vẻ vô tư.

Thấy mấy người đang xúm đàng trước chiếc bàn, tôi bèn chen vào và được biết anh « thường trực viên » đang hi hoá ghi tên cho anh em muốn vào trại. Tôi ngập ngừng hỏi:

« Anh cho chúng tôi được biết người nào muốn vào trại phải làm những gì? »

Nó nụ cười, anh « thường trực » đáp: « Việc đó rất dễ... nếu... anh em muốn vào đây thi chỉ việc ghi tên và lúc nào đến chúng tôi sẽ có người chỉ chỗ cho các anh em ở. »

Trí tuệ mò dọc tôi cố tìm hiểu thêm vấn đề.

— Lúc nào chúng tôi đến cũng được chứ? ...

— Vâng... cái đó tùy ở các anh... nhưng nếu tiện chiêu nay các anh cứ đến ở ngay để anh em tổ chức cho có quy củ...

— À... chúng tôi nghe đâu tắt cả học sinh hay gia đình công chức ở đây sẽ phải đi Tân Sơn Nhứt cơ mà...

Anh trưởng trại vui vẻ đáp lại:

— Cái đó, anh chẳng phải lo nữa, vì trước kia có lệnh đó, đáng lẽ sáng nay chúng tôi sẽ phải dọn đi... nhưng tối hôm qua anh em đã họp cấp tốc

để lấy kiến nghị đưa lên thủ tướng và tổng lý di cư. May mắn làm sao

cho chúng tôi! Sáng nay Bác sĩ Bùi Kiệm Tin đã gửi công văn xuống

= Anh xem xét nhà ra thất nghiệp. Trước chúng tôi có phải làm cái của quý này bao giờ, thế mà bây giờ cũng tháo ra phết.

— Thị lúc này anh bảo ai còn được đầy đủ nữa. Chúng mình lúc này đều đang đứng trước ngã ba đường đầy thử thách. Chưa vất vả để mà học hành, sống tự do, đi làm, hay là quay lại nơi mà mình không muốn.

— Đã đánh vậy.
Tôi từ giả anh đi chỗ khác.

Trong nhà hagy còn người lớn lẫn nhau với anh em học sinh. Chỗ này ba bốn anh em đang quây quần bên bàn cờ: Một thứ tiêu khiển độc nhất. Chỗ kia mấy anh chăm chú đọc tờ báo. Phần đông trái chiếu lèn sàn gạch nấm; thỉnh thoảng có vài chiếc « ghế bố » là của các gia đình. Bản viết làm bằng mấy chiếc va ly chồng lên nhau.

— Anh em sẽ nắm như thế này mãi hay sao?

— .. nhanh nhau đáp:

— Khi mà các đồng bào khác đã đi hết chúng tôi sẽ tổ chức lại cho có quy củ hơn. Anh em sẽ ở một chỗ cho có trật tự, và bây giờ sẽ chia ra từng khu, từng phòng. Chúng tôi đã định là anh em nào ở đây rồi sẽ dồn tất cả xuống ở tầng dưới này. Ít bữa nữa học sinh ở Tân Sơn Nhứt cũng sẽ về đây và chúng tôi sẽ dành riêng trên từng hai hay từng ba.

« Ngày thì hãy còn luộm thuộm lầm. Đến khi nào có một sự tổ chức chắc chắn chúng tôi sẽ cùng nhau làm theo khả năng của mình. Hiện bây giờ chỉ mới có ban tổ chức, ban thông tin, ban trật tự, còn về y tế thì vẫn là của trại cũ. Chúng tôi đã họp nhau định tổ chức thêm mấy ban nữa nhất là về thông tin, anh em đã định lập một tờ « Bích báo » của trại và với chính quyền. »

Vô tình, T... dẫn tôi ra chỗ anh em đang tắm rửa, giặt giũ. Mấy anh em trần đang sát mạnh rá gạo, rửa kỹ mó rau hay đánh lại chiếc « soong » cho bóng; mấy anh khác mìn uớt đậm, cố vò mấy cái quần áo. Họ đều vui vẻ làm việc.

— Anh em sống ở đây phần nhiều dựa dẫm vào nhau. Vô tình, họ đã nảy một tình tương thân, tương ái rất đẹp. Họ đều thích sống như vậy, không nề hà việc gì, là họ không làm.

Phần nhiều họ sống với nhau từng tốp ba bốn người. Nếu anh nào phải đi học sáng thì anh học chiều sẽ lánh

(đọc tiếp trang 42)



BÀI CA TÌNH ÁI VIỆT NAM

VANG VANG từ bờ cát

Át ào từ muôn phương
Ôi bờ Thái Bình Dương
Ghé súc mì quá mạnh,
Ta tặng lời yêu thương
Ca từng nghìn súc sống
Ôi Á Châu phi thường !

Này Thái Bình Dương ơi !
Sức mì kết chặt muôn dời
Bài ca tình ái đời đời Việt Nam

Thái Bình Dương ơi,
Ta ca tụng vũ trụ
Ta tin ở sức người
Mười năm dành cuộc sống rồi
Phá tan xiềng xích xây dài Tự do.

Thái Bình Dương ơi,
Ta muốn théo to lên cho đến vớ
Cả không gian và cả sóng gió ;
Ta cúi xuống : mặt trời thấp dưới đất,
Ngửa lên trên : không thấy một vì sao
Ta cảm mạnh trên đất này rướm máu
Nghe đau thương dân tộc những năm nào !

Thái Bình Dương ơi !
Bè đâu mây độ thay rồi
Tóc người đà bạc cả
Mà chưa thấy vinh quang
Trên lầu đài Việt Nam
Là bài ca uất hận
Ta hét to lên niềm công phẫn
Ôi Việt Nam ! Việt Nam !

Thái Bình Dương ơi,
Bè Việt Nam sâu mây trượng
Dài có ngút chân trời ?
Tình Việt Nam muôn đời
Bài ca dân tộc nghìn đời không phai ?

N.T. tháng 11
YÊN KHANH



GIÃ TRÃNG

LÀNG TÒI trăng sáng.

Sáng cả sông dài,
Nhà ai già gao chày hai
Bập bùng, bùng bập, bèn tai ven làng.
Ven làng trăng đứng về ngang
Đôi cá thôn nứ, đôi nàng già trăng
Trên khoảng đất bằng
Ánh trăng trong lọt trong lòng cối
Tiếng chày rơi, già xuống ánh trăng trong
Mồ hôi nhè nhẹ đôi dòng.
Tiếng chày rộn rã ven sông bèn cầu.
Trăng vàng rơi cả áo nâu.
Bèn lưng thôn nứ, bèn đầu bèn vai,
Già trăng, trăng già đêm dài
Đứng cho trăng lặn, ai tài hơn trăng
Trên khoảng đất bằng
Sao băng rời rạc
Những hạt thóc vàng.
Sắp trăng dưới trăng đêm
Miệng cười hoa nở tình em
Chày rơi xuống cối, bèn thèm dưới trăng.
Trăng vàng, trăng sáng
Trăng sáng trăng trong.
Đêm nay già gao vẫn công,
Khi nào mình già chỉ trả công cho mình
Chị Hằng chiếc bóng xinh xinh.
Ráng già phản minh mai giúp cô xói.
Rộn ràng già gao chày đói.
Ráng già cho rồi, kéo ánh trăng tan.
Trăng tàn, trăng lặn.
Trăng khuất, trăng tà.
Già gao chày ba.
Bèn sông, chiếc bóng, sao sa ven trời
Tay lau vừng trán mồ hôi
Đợi chờ hạt trăng nghỉ ngoi đôi chày.
Trăng vàng khuất hẳn nương khoai
Những mùa chiến chiến, bao ngày bàng khung.
Chày đói rộn rã tung bừng !
Mừng mùa lúa mới mừng ngày lên hương.

Kiên Giang, Mùa mưa.
HOÀNG NGỌC CÁC.

H A HA.. ha ha..
ha ha ha...

Tiếng cười vang lên trong vọng gác nghe ghê rợn quá. Trời gió...
Đêm khuya dần. Ngoại ô thành phố chim lím trong giấc ngủ say. Những loạt lá vàng rơi cuồng loạn, đuổi nhau lăn trên đường. Chỉ còn nghe rõ tiếng gió chạy dài trong các rặng cây đèn sâm. Màn

dêm dày đặc. Hơi lạnh uất át của gió mưa thảm vào người và tiếng cười quái gở của người lính điên làm cho chúng tôi nỗi da gà.

Bóng gã ngừng bắt, hai tay ôm lấy đầu, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài trời mưa gió. Xa xa, xóm làng chim lặng trong đêm khuya. Trăng thượng tuần nấp trong mây, sáng mờ mờ, cho ta thấy màn mưa bụi trăng xoa...

Người lính điên gục xuống, úp mặt vào bàn tay thon thước. Rồi tiếng khóc nức lên to dần thảm thiết. Thỉnh thoảng ta nghe gã rit lên, hãi hùng : « Trời ơi ! tôi giết cha tôi... tôi sát nhân ». Tiếng hét ghê rợn, sắc bén, xé cả bức màn đêm dày đặc, huyền bí, gã lại gục xuống, nức nở.

Tôi bước đến cạnh gã, nâng đầu dậy, chia bao thuốc :

— Ngày ! anh, anh ! hút thuốc, làm cái gì thế !

Gã từ từ ngước mặt lên, mắt đỏ ngầu, hoen lè. Cặp lông mày gã nhíu lại trông đến dễ sợ. Bóng gã chỉ vào mặt tôi hé :

— Mày, mày.. cũng như tao. Hà hả ! sát nhân, sát nhân cả. Giết người.

Từng ấy tuổi đầu. Ha ha ! đã giết người.

Tôi cầm lấy tay gã, lay mạnh :

— Ngày, nói tăm bậy. Tôi đây. Bạn đây mà. Cái gì này ! ..

Gã bỗng trợn trừng nhìn tôi từ đầu đến chân. Giây lát cặp mắt gã diu lại, rồi nước mắt trào ra !

— Anh, anh.. ừ ! Chúng ta thương nhau. Bừng bắn nhau nữa. Bắn làm chi... anh !... chết nhiều rồi anh hỉ ! Anh thương tôi...

Tôi hối hộp đợi. Gã nhắm mắt,

chớp chớp, rồi nhìn ra ngoài trời, giọng gã rè rè :

— Trước kia, mẹ tôi đi buôn, xe bị minib... Chở đến nhà thương thi chết.

Tôi cảm thấy cái gì nghèn ở cổ



Không một trạng thái tinh cảm gì ghi nét thay đổi trên mặt gã. Tôi mừng mừng hỏi tiếp, giọng rất nhẹ đe khôi gây một xúc động mạnh :

— Thế còn ông thân anh ?

Gã nuốt nước bọt qua cổ :

— Một đêm mưa như đêm nay, toàn cửa tôi đi hành quân. Bố trí quanh làng tôi. Đêm ấy cũng

lạnh như thế này. Không gặp đối phương. Giây lâu, vị chỉ huy ra lệnh cho tôi và hai anh bạn đi trước dò đường. Gần đến xóm nhà cũ của tôi. Một bóng đen lầm lũi đi trong mưa, có vẻ háptấp lầm. Tôi hô : « Đứng lại ! » Bóng đen chạy. Hô đến tiếng thứ ba. Bóng đen vẫn chạy. Bóng vài loạt đạn réo lên. Một anh bạn tôi rú lên, gục xuống. Tôi nimb sát xuống. Bóng đen vẫn chạy. Đạn đầu kia vẫn réo lên. Tôi nhắm mắt bóp cò. Lửa loè lên và tiếng rú.. Bóng đen gục xuống.. Quân tôi tiếp đến.. Sau nửa giờ giao tranh, chúng tôi làm chủ tình thế. Ánh đèn rọi lên xác bóng đen mà tôi đã bắn ngã gục, thì ra...

Gã bỗng ngừng kẽ, vãm môi, rung cả người lên, đầy tôi ra.. Tôi đứng dậy, lùi ra xa. Mắt gã đỏ gay và mắt gã đại đi.. Con điệu của gã đã lên.

— Ha ha... ha ha .. Tôi sát nhân Gã ôm mặt khóc nức nở :

— Cha ơi ! em con đau, cha đi hái thuốc về nấu cho em con xông làm chi.. Đêm khuya khoát..

Gã bỗng dầm thòm thộp vào ngực gã :

— Mi, mi .. giỏi bắn đi.. Hô không đứng lại.. bắn đi..

Gã chạy ra ngoài trời mưa :

— Đùng đùng đùng !.. ha ha, nó gục xuống rồi.

— Ha ha .. ôi trời ơi ! Cha, cha, cha của con. Tôi bắn... tôi giết cha tôi..

Những tràng cười quái gở lại vang lên. Rồi nói tiếp những tiếng nức nở, nghẹn ngào...

**

Đêm chìm sâu... Màn mưa bạc trăng xoa. Trên vọng gác, bóng người lính điên nổi bật lên đèn thăm, chói với như một oan hồn...

PHÒNG SƠN (Hu)

★ NHỚ CẢNH CỔ ĐÔ

ít tài liệu lịch-sử, địa-lý và thi-ca về

THANG CẢNH TÂY HỒ

T RONG BÀI THƠ cõi (cõi người nói là của Dương Văn Trì) tả bốn cảnh nên thơ của Hà-nội :

*Phết phở ngọt trúc trắng ta,
Tiếng chuông Trần Võ cảnh gà Thọ xương.
Mít mù khói tỏi ngàn sương,
Dip cầu An thái mặt gương Tây hồ
thì một cảnh thuộc về Thọ xương là
huyện lỵ Hà nội cũ, ô vào quang
Ngô Huyện bây giờ, còn ba cảnh
thuộc về vùng Tây Hồ, một cái hồ
rộng lớn ở về phía tây bắc thành phố
Hà-nội.*

Thực ra hồ này ở phía bắc hơn là
phía-tây thế mà hồ mang tên là Tây
Hồ là vì các cụ muôn vi với một
cái hồ khác cũng gọi là Tây Hồ.
Ở đây không bàn lối đặt tên như vậy
có đáng chỉ trich hay không mà chỉ
phân biệt bằng những nét chinh hai
Tây Hồ khác nhau như thế nào, đề
người ta (lẽ tất nhiên không phải
người Việt Nam) khỏi lắn hò nọ với
hò kia.

Một Tây Hồ ở Hàng Châu tỉnh Triết
Giang (Trung Hoa) cũng gọi là hồ
Tiến Đường. Tô Đông Phá, một thi sĩ
dời Tống, đã ca ngợi hồ này rất
nhiều, cho rằng hồ đẹp như Tây Thi
«dục bả Tây Hồ tì Tây tử», nên hồ
còn gọi là Tây tử hồ. Quanh hồ cảnh
trí u nhã, gần đó có mả Nhạc Phi là
một vị nguyên soái danh tiếng nhà
Tống.

Còn Tây Hồ nói ở bài này là một
cái hồ ở Việt Nam về phía bắc Hà-nội.
Về đời Lý, hồ gọi là Đàm Đàm, đời
Trung Vương gọi là hồ Lăng Bạc.

Hồ bao la bát ngát, cảnh trí sầm
tịch, đượm một vẻ đẹp nghiêm trang,
thơ mộng. Quanh hồ có nhiều miếu
mạo danh tiếng làm tăng vẻ đẹp của
hồ rất nhiều. Phan Mạnh Danh có
bài vịnh Tây Hồ rằng:

*Hồ lăng Bạc, đất Long Thành,
So cùng Bành Lai, Động Bình kèm đầu.
Cuộc đời nay bẽ mai đầu,
Mà hồ kia vẫn còn sâu mẩy trùng.
Bốn bẽ khói nước mênh mông,*

bài của PHAN PHONG LINH

*Bôi bên sông Nhị non Nùng bao la.
Nước non dấu cũ chưa nhòa
Mà nay phong cảnh! qì là khác xưa:
Hoa cỏ sớm gió tung trưa,
Đám mây phủ tán hạt mưa nặng thuyền.
Thờ Quán Thánh, kệ am tuyển
Đá rêu yên thạch, chuông rền bồ lao.
Người đi lại, kẻ ra vào,
Hợp tan buồm họa sơn sa chợ chiều.
Bụi xe, dấu ngựa dã nhiều,
Má hồng mặt trắng dập diu đưa chen.
Gió đưa thoang thoảng mùi sen,
Vùng giăng thùy đê ngọt đèn ngư gia.
Bãi bằng cát trắng nhẵn sa,
Cánh cõi bay lán bóng hả phết phor.
Lâu đài ánh điện xa đưa,
Bóng cây xen bóng hoa thưa sum vầy.
Tiếng quyên ca, tiếng vạc bay,
Tiếng thoi dệt cùi tiếng chảy đập bông.
Một vùng bát ngát xa trông,
Thứ dem giăng gió vào trong phần đẽ.*

*Kìa ai vui thú sơn khẽ,
Hồi giăng ngâm gió chờ hẽ làm thinh.
Thợ Giời áu hồn đa tình,
Đỗ ai vẽ được bức tranh nào tầy.
Ngàn xưa danh thắng còn đây.*

*Người xưa man mác nước mắt chôn náo?
«Người xưa» trong câu kết bài
tho trên ý muốn nhắc tới vị nữ
lưu cản quắc là Trung Trắc cùng
với em là Trung Nhị nói lên đánh
đuổi quân Tô Định ra ngoài bờ cõi
nhưng sau bị Mả Viện bên Tàu mang
quân sang đánh, hai bà bị thua ở Tây
Hồ rồi tự tận ở sông Hát Giang. Tuy
có thuyết nói Tây Hồ không phải là
nơi hai bà đã giao tranh với Mả
Viện như trong sử đã nói, nhưng tài
liệu chứng minh cũng chưa lấy gì
làm vững, tỏ ra rằng chiến trường
Lăng Bạc không phải là Hồ Tây cũ
mà là một nơi thuộc huyện Tiên Du,
Bắc Ninh nên người ta vẫn cứ
cứ vào sử cho rằng hồ Lăng Bạc là
nơi đã có trận giao phong giữa Trung*

Vương và Mả Viện như trong câu kết
bài «Vịnh Tây Hồ» của Ngô Bằng
Giục :

*Lăng Bạc chiều hôm nỗi gió Tây,
Nhấp nhô đợt sóng nước lồng mây.
Họa cùng bà Liễu thơ đâu vắng,
Học được ông Huyền dạ cũng say.
Văn cảnh quanh hồ đương đạo gót,
Thu không bên miếu đê khua chảy.
Chiến trường đây chốn xưa oanh liệt,
Xung đột voi gầm với ngựa bay.*

Trong câu thực bài trên, « Ông
Huyền » chỉ vị thần đền Quan Thánh
sẽ nói ở đoạn sau, còn « bà Liễu » là
bà Chúa Liễu Hạnh đã từng đi thuyền
trên Hồ Tây liên vịnh với ông Phùng
Khắc Khoan, một ông họ Lý và một
ông họ Ngô. Bài đó nguyên tác bằng
chữ Hán, đã được Phan Kế Bình
dịch như sau :

*LĨEU :
Hồ Tây riêng chiếm một bầu trời,
LÝ :
Bát ngát từ mùa rộng mắt coi.
Cõi Ngọc xanh xanh lồng phía cạnh,
PHÙNG :
Trâu vàng biếc nước vàng khơi.
Che mưa nhà lợp và gian cõi,
NGÔ :
Chèo gió ai bơi một chiếc chài.*

*Giệu thủng chõi đưa đàn sủa tiếng,
LÝ :
Trời hôm bể thời gió tuôn hơi.
Mơ mòn tay lái con trèo quê,
PHÙNG :
Xân xat mình đeo chiếc áo sơ.*

*Thuyền Phạm phết phor chơi bè rồng,
NGÔ :
Bè Trương thấp thoáng thả sông trời.
Bè đưa bơi lác tai dòn dã,
LÝ :
Giọng hát bờ lau tiếng thánh thời.*

*Cò xuồng đưa qua vùng cát đậu,
PHÙNG :
Diều bay sẽ liêng đám mây chơi.
Khúc ca trong dùi ầm bên nước,
NGÔ :
Quảng mǎt xanh den sạch bụi đời*

*Bầu gối lồng hả lai lảng chuyền,
LÝ :
Tay soi tiền giáp lả loi cười
Chõc sen ngả nón chừa rau büp,
PHÙNG :
Đây nước đậm phao bắt cá tươi.
Có lúc kè hoa bầy tiệc rượu,
NGÔ :
Lại khi tựa bồng đứng đầu mũi.
Say rồi cõi áo quăng giòng mát,*

LÝ :
Tay soi tiền giáp lả loi cười
Chõc sen ngả nón chừa rau büp,

PHÙNG :

*Đây nước đậm phao bắt cá tươi.
Có lúc kè hoa bầy tiệc rượu,*

NGÔ :

*Lại khi tựa bồng đứng đầu mũi.
Say rồi cõi áo quăng giòng mát,*

LÝ :

*Tắm đoạn xoay quần hồng giò phơi.
Trẻ mực yên hoa bầy tiệc rượu,*

PHÙNG :

*Lũ tiểu Thượng uyên hẹn lời dai.
Bắt cõi cứ vững ngồi rình bụi,*

NGÔ :

*Mò ngọc khen ai khéo lặn ngòi.
Tay lưỡi thẽ thẩn khôn mặc vướng*

LÝ :

*Lưỡi câu danh lợi nhẹ lham mồi.
Hạ rỗi bến mát công yêu nắng,*

PHÙNG :

*Bông hết thành xuân chửa thấy mai.
Thú cảnh yên hè sang dẽ dợ,*

NGÔ :

*Sóng lồng tràn tục dạ đầy voi.
Xé sán Vị thủy tha hồ hối,*

LÝ :

*Thuyền tai Đào nguyên mặc súc bơi.
Chuồng sõm dục thanh lòng Phật đố,*

LIỄU :

Trong tròn soi một bóng tiên thôi.

Theo tục truyền, Tây Hồ trước kia
là một khu rừng có nhiều yêu ma
làm hại người. Hồi đó có ông Nguyễn
Minh Không túc Không Lô, mới đúc
xong một quả chuông lớn bằng đồng
đen tại Phao Sơn thuộc Bắc Ninh.
Ông đánh thử ba vò, tiếng âm vang
động sang mãi tận bến Tầu. Ở đó có
con trâu bằng vàng, nghe tiếng chuông
đồng đèn tưống là tiếng mẹ gọi (vi
thường nói đồng đèn là mẹ vàng),



HO LĂNG BẠC

vùng chạy sang nước ta.

Khi chạy đến khu rừng trên thi
tiếng chuông dứt (1). Không thấy tiếng
mè nữa, trâu vàng vùng vẫy, sụt cả
một khoảng rừng thành vũng tức là
Hồ Tây bây giờ. Một trong câu thơ
của Phùng Khắc Khoan (bài trên) và
câu kết trong bài « Tây Hồ tức cảnh »
ở dưới của Trịnh Sâm có nhắc đến
diễn cõi này :

*Lợ là đồn hỏi chốn bồng doanh,
Này thứ này âu cũng có tình.
Một đứa nhí hồng in dáng tía,
Một đoàn nước biếc áng trời xanh.
Làm lùi các nụ phong râm nguyệt,
Vargas vắng chiểu kia rồi tiếng kình.
Lần trãi nắng sương đà mẩy tá,
Kim ngưu dẫu cũ hagy rành rành.*

Quanh Tây Hồ do được 12 cây số
400 mét (theo địa chí ta, chu vi hồ
được 21 lì 1 sích), có nhiều đầm miếu
núp dưới bóng cây cổ thụ um tùm.
Ở phía đông nam là đền Trần Võ, làm
trên một khoảng đất rộng góc đường
Cô Ngư và phố Quan Thánh.

Bên Trần Võ, thường gọi là đền
Quan Thánh, trước có tên là Huyền
Vũ quán rồi đổi là Huyền Lam trấn
vì kiêng tên húy vua, thờ đức Huyền
Thiên Trần Võ Thiên Tôn, xưa là
Thái tử nước Tinh Lạc.

Theo tài liệu của Lê Văn Hoè thì
đức Huyền Thiên tu tiên đắc đạo, có
nhiều phép màu, khu trú được rất
nhiều yêu quái vì thế nhiều nơi có
đền thờ ngài như ở làng Thụy Lô,
huyện Yên Phong Bắc Ninh đền gọi
là Vũ Đang nguyên quán, và ở huyện
Gia Khánh Ninh Bình, đền thờ trong
một cái động lấy tên ngài tức là động
Thiên Tân.

Sách Lĩnh nam trích quái chép là
đền Quan Thánh lập từ đời vua Lý
Thái Tổ (1010) ở gần đầm Thầy Cáo
(tức Hồ Tây) để trị loài tinh cáo
trắng là cừu vĩ hồ tinh.

Năm Vĩnh trị nhà Lê (1677) chúa
Định vương Trịnh Tộ sai Nguyễn Định
Luân sửa đền đúc một quả chuông và
một pho tượng. Tượng bằng đồng cao
8 thước 2 tấc, chu vi mặt dưới
tượng dài 8 thước 7 tấc và nặng
6.600 cân (tính thành mét, theo tài
liệu khác, thi tượng cao 3m07, chân
đài 0m08, bệ cao 1m50 và có 3 hạt
minh châu quý, hai hạt ở mắt, một
hạt ở trán), đúc thân đứng trên thân
rùa cầm gươm đâm một con rắn dài.

(còn nữa)

(1). Không biết trâu vàng ở Tầu chạy sang
theo lối nào. Chắc chắn không phải lối Phao
Sơn vì nếu đi lối này thì phải đến Phao sơn
(Bắc Ninh) trước khi đến khu Tây Hồ. Vậy có
lẽ trâu đi lối Lào Kay và ở vùng Vân Nam
sang chặng ? P.P.L.



Kinh tăng những đôi tay
bất khuất trước uy vũ.

A.M.

Sắc thác đồ
Vùng lên tay người
Mến thương.
Chuối tay thon thon
Ngón tay bút tháp
Xinh như trăng mọc
Thao thức
Mắt dán lên trời.

Đôi tay chai
Ngàn xưa nao nức
Ương giống, chẹn phù sa
Mềm Lam Giang
Mạnh Hồng Linh !
Đôi tay mẹ, đôi tay cha
Ồ kiêu hanh !

Tay Yên Thế
Cầu Lim
Tay Quảng Ngãi
Phú Yên
Có ai trót được con tim yêu đời ?

Tay hàn chơi voi
Lao lý
Che mắt sau song từ thế kỷ
Chẳng bao giờ rên siết, khóc hu hu

Dẫu ngã quay
Lắc lư

Nhớ chặng
Niềm tin bằng bạc quan san
Ngày mai khẳng khái phá tan gông
cùm

Là cánh tay đồng
Sáng nồng nồng ngọt trời hồng thơ
thơ.

ANH MẶC

25

KẾT TÚC BÚT

BƯỚC CHÂN KHUYA

Đêm động lại, chảy mồ hôi trên đất nước. Lớp sương mờ tối tăm, reo nỗi nhớ dối khóc nhạc u buồn! Gió bỗn phượng xa lị, trả về đây đây dùt bóng đêm... Mùa táo loạn qua rồi, nhưng tiếng than dài nỗi ruột vẫn âm vong như thuở nào, chinh chiến! Bạn o! đêm nay buồn, không ánh trăng sao! nặng nề đè lên bao mầm hoa thê hệ!

Tin tưởng ư? mọi ngày mai sáng lạn; đêm trôi về không xao xuyến mung lung?

Bóng tối trai dài vò tận, miền xa xôi kia như le loi ánh đèn khuya? Bạn ạ, một ngày qua đã lỡ làng, chưa xót! Đêm nay, gió xao xạc trùm lên mọi nẻo đường... Lặng lạt dõi chút tâm tư, bạn o! Kìa bao tiếng vọng vang vang, se sắt bóng đêm tàn đang kéo dài lè thê tối bao hướng đường mờ mịt...

Có những bước chân khuya vọng từ nோ xa hoa. Đô thị! Đêm xuống lâu rồi, người o! bước chân sao vẫn nặng nề chênh choáng, dè rớt vào lòng đất một âm điệu lạc loài? Người buồn ư? phải tìm nguồn háng cảm nỗi ánh đèn chói lòa! Người cảm giác ư? Cuộc đời đèn bạc, phải tìm nơi hoang vắng, ảm ư!

Có những bước chân dồn dập, còn loạn khóc nhạc mê ly; Ánh đèn neon như luyến tiếc kẽm lồng



tử, giang hồ, vương đọng lát đỏ ngầu đốt khoé mắt! Có những bước chân yếu ảm, reo chèo trên ngõ vắng! Trời! hôm nay sao thưa khách chơi đêm, mảnh hoa tàn đang héo hắt như vết bùn khô động! Càng có những bước chân rộn rã, vương theo cả một vò hòn hoan. Tiếng bước gõ đều đều trong đêm khuya mới thanh thoát làm sao! tin tưởng làm sao! nhưng hiem hoi, xa lì quá,

Bạn o! Tiếng động nơi đây nặng nề, hoa mang.. Khắp Đô Thành như điện đài trong những bước chân khuya, vang lên những điệu nhạc loạn cuồng!

Bạn hãy cùng tôi, lắng nghe âm điệu đây trầm trầm, nhẹ nhàng, thoảng thoáng cầm cành dục dà mơ hồ... Có những bước chân, mệt mỏi lè dài trên sân vắng gõa uồn khuya. Các cụ đang trầm ngâm, than tiếc quãng đời oanh liệt (?) xa xưa! Mùa Thế kỷ đạt dào như nước

triều dâng! — Chà! vẫn Hỏa suy đồi, loạn! loạn!!! Các cụ chán nản, không tin tưởng nữa những ngày mới đang bùng trỗi dậy. Dĩ vang xa xăm, dù hưu quâ, như trái nhẹ trên đường thôn khuya mới dư vang buồn râm!

Bạn ạ, mong thanh bình dùi dịu trong sương đêm, mới chỉ nói! lén được đôi chút những tiếng vang đượm mầu xanh dương! Mùa của thế hệ thanh niên đang sống dậy, những tiếng bước hùng dũng quật cường. Cũng có những tiếng bước nhẹ nhàng, hay mạnh dạn đang hòa vang trên bờ ruộng. Tiếng nước khua vang vang gõa gõa những tiếng cười tin tưởng! Ở nơi đây nèo sáng rõ hơn rồi, bước chân khuya không hoang mang nữa!

Bạn quên được ư? bóng lừa rừng đêm bập bùng soi sáng, bao bước chân khuya vang dậy khúc hoan ca.

Kia, giặc Minh giày xéo giang sơn! Bạn nhớ không, người anh hùng áo vát Lê Lợi đã gian nan nỗi rừng rú âm thầm? Nhông bước chân trong đêm vắng mờ sỏi cát sê vang lên khắp nèo đường rừng, dè trót về đây ca múa hoan lạc! Đêm Mê Linh như còn phảng phất dáng Thủ Hùng oanh liệt một thời xưa... Bạn ạ, bao bước chân đã vang, và vẫn vang trên tận miền hoang dã! Rừng núi bao la như đượm mãi về hiền ngang...

Bạn nhỉ, nếu ngày mai những giòng sông rách trở sẽ cạn khô! Đôi bờ đất nước chỉ phảng phiu trên l dải đất liền! Lúc đó, bạn và tôi sẽ cùng nghe thấy những tiếng bước chân khuya rộn ràng, đầy tin tưởng! Họ sẽ nở tràn riề trên đất nước! Khắp ngả rừng khuya cũng sẽ lao xao vang rộn để tiến về đây vong mãi một nèo đường! Bao bước chân lạc lõng cõi oao tiếc động nhịp nhàng, đầy sinh lực, dè tiến về nơi ánh đèn le lát sáng!

Đêm sẽ chết bạn ạ! Buổi bình minh rang rỡ, nắng ngọt trời! Bao bước chân khuya sẽ tan vào ánh sáng ban mai, dè mùa XÂY DỰNG.

SONG HÀI TÂM
cảng 54

TIN TỨC KHOA HỌC

ÂM NHẠC CHỮA BỆNH

NĂY NAY tại nhiều nhà thương thần kinh Âu Mỹ, y khoa đã thiết lập một ban chữa bệnh bằng âm nhạc. Tuy rằng nhân loại đã biết đến ảnh hưởng tốt đẹp của âm nhạc đối với những bệnh hoạn từ lâu, nhưng chỉ mấy thế hệ gần đây y khoa mới nghiên cứu những ảnh hưởng ấy một cách khoa học.

Hội Đông Âm Nhạc Quốc Gia Mỹ đã tìm cách xúc tiến phương pháp dùng âm nhạc tại bệnh viện, không những để chữa những chứng bệnh thần kinh mà thôi, mà còn dùng làm thuốc an thần cho những người đau ốm đủ mọi loại.

Năm 1950, Hội Quốc Gia dùng Nhạc trị bệnh được thành lập. Người cầm đầu Hội là Ray Green, cựu nhân viên tổ chức những trò giải trí của Cơ Quan Cứu Chiếm Bình.

Những trẻ em mù, điếc, tê liệt, đau tim hoặc có tật tại những bệnh viện đều nghe nhạc hoặc chơi nhạc. Thêm nữa y khoa dùng nhạc để chữa cho những em có tật nói lắp (cả lăm) hoặc nói không rõ và những em trí khôn chậm mờ mang. Những bệnh viện chữa những người lao dùng âm nhạc cũng thu hoạch được nhiều kết quả. Nhiều bệnh viện tân tiến còn dùng cả âm nhạc trước khi đánh thuốc mê bệnh nhân lên bàn mổ. Tại nhiều bệnh viện giải phẫu và phòng hộ sinh, lúc mổ xé hay lúc đỡ đẻ, đều có tiếng nhạc.

Một bản tường trình của Lenard Quinto, Trưởng ban Nhạc trong những bệnh viện chiến binh, cho biết rằng phương pháp dùng nhạc chữa bệnh mỗi ngày một phát triển. Theo bản này thì hơn 70 bệnh viện đã dùng nhạc cho những bệnh nhân bị bệnh thần kinh, trước và sau khi chạy điện; 50 bệnh viện có dàn nhạc riêng, trình bày nhạc tại phòng ăn, và 21 bệnh viện biểu diễn nhạc tại phòng đọc sách hoặc những phòng khác. Nhiều tiều bang đã công nhận phương pháp dùng nhạc chữa bệnh và đã áp dụng tại những bệnh viện dành cho thường dân.

Y khoa đang nghiên cứu ảnh hưởng của âm nhạc trong công việc bài tiết của các hạch. Thêm nữa, âm nhạc còn tạo ảnh hưởng êm dịu làm cho bình nhau bớt đau khi mổ xé.

BẠN NGUYỄN TRỌNG THIỆN (SÀIGÒN):

Tôi: công nhân của một hảng nệm và là độc giả dài hạn của Báo Đời Mới. Xin hỏi ông một việc như sau:

Trước đây vài tháng tôi có hỏi ông về cách thức để đổi phò với Ông giám thị có máu (33) và mấy ông thầy thuốc có mulling hành động... hỏi lô v.v.

Khi ông trả lời trên báo Đời Mới thì chúng biết là tôi đã đăng bài báo đó.

Đồng thời chúng đã nịnh hỏi với Ông chủ Hằng để Ông ta tìm cách trực xuất tôi ra khỏi xứ Cao Miên cùng với một số anh em công nhân mà chúng cho là bướng bỉnh và không chịu khuất phục chúng.

Ngày nay tôi cùng với một số anh em đã bị đuổi ra khỏi xứ Cao Miên. Chúng tôi lại còn bị thiệt hại hơn nữa là trước hôm đó chúng tôi xin ở lại một ngày nữa để thu xếp tiền nong công nợ mà chúng không cho, lập tức chúng lấy camen chở chúng tôi đi ngay.

Còn một điều trái ngược nữa là trước khi chúng tôi về Saigon, viên y sĩ có cấp cho chúng tôi giấy « Certificat international de vaccination contre le choléra et la variole ».

Nhưng thực ra y chẳng tiêm gì đến chúng tôi cả. Như vậy tờ giấy đó có giá trị gì không?

Vậy tôi thay mặt cho anh em yêu cầu Ông làm ơn đưa tiếng nói chúng tôi lên mức thắc mắc. Và cho chúng tôi biết ý kiến để đổi xu thế nào?

TRÀ LỜI.— Các bạn trực tiếp bộ Lao động, tường trình mọi hành động có tinh cách áp chế ấy để nhờ tìm mìnhi thu hoạch được nhiều kết quả. Nhiều bệnh viện tân tiến còn dùng cả âm nhạc trước khi đánh thuốc mê bệnh nhân lên bàn mổ. Tại nhiều bệnh viện giải phẫu và phòng hộ sinh, lúc mổ xé hay lúc đỡ đẻ, đều có tiếng nhạc.

Lẽ có nhiên sự phải trái sẽ được nhờ công lý định đoạt nếu cần.

BẠN XUÂN THANH (HUE):

Tôi năm nay 23 tuổi khỏe mạnh, với nghề của tôi hiện tại... có thể nuôi sống tôi một cách đầy đủ và, có thể cung cấp cho một người...

Nhưng không hiểu vì sao tôi thấy lòng tôi cứ buồn không được lúc nào vui vẻ hì hò như chái đài có lẽ thiếu tình yêu chàng?

Thưa Ông, với một thanh niên 23 tuổi chưa có một người yêu như vậy có muôn không, và tôi phải làm thế nào để có được tình yêu.

Vấn đề còn có « hiệu lực » đó là một vấn đề phiền toái, nếu như sau này « cần » đem ra trước công lý lần thứ hai.

TRÀ LỜI

BẠN HỒNG BẠCH (HƠN QUẢN):

Hai vấn đề bạn hỏi, hiện đang trong thời kỳ điều tra của những giới có thẩm quyền để biết rõ căn nguyên và tìm ra được người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lẽ có nhiên sau khi



rõ ràng trắng đen thì những việc ấy phải được công bố lên báo chí. Vậy bạn ráng chờ xem sao. Thời gian sẽ trả lời cho bạn.

EAT K M NGÂN (K.B.C. 4147):

Tôi là một thợ hàn đất Bắc.

Tôi hiện sống ở Huế đã mấy năm. Tôi có yết thương cõi P. chẳng tôi yêu nhau tha thiết, và chỉ chờ ngày cùng nhau làm lễ thành hôn, như sau khi tôi đến nói với Ông thân sinh ra cõi P., Ông nhất định không bằng lòng, nếu không có cha mẹ tôi, cha mẹ tôi hiện nay còn ở thủ đô Hà Nội, tôi khó giải quyết quá. Túra Ông, Ông có kể gì hay chỉ giùm tôi.

TRÀ LỜI — Buồn nỗi! Sao bạn không tìm ngay Ông ta bà nguyệt mà trách rằng sao khéo « vợ vẫn » lại « xe » cho bạn vào với « cô nàng » mà Ông cụ thân sinh lại « cô hủ » như vậy?

Nhưng « Nhân định thắng thiên » bạn ạ.

Bạn nên đem « sự tình » trình bày cho Ông thân cõi ta rõ, là vì thời cuộc làm cản trở nhân duyên của bạn, chứ bạn không muốn bác bỏ lễ nghi thủ tục ấy đâu.

Này bạn, cõi P. cũng « tha thiết » với bạn lắm đấy, lẽ có nhiên là cõi ta lấy chồng chứ Ông cụ thân sinh ra cõi ta không « lấy chồng » nên bạn thử bàn với cõi ta xem sao? Bạn rằng: nàng về nhà « vận động » Ông cụ xem có lay chuyển được Ông cụ không. Nói nhỏ với bạn nhé: đàn bà có « khi giới nước mắt » là dễ làm lay chuyển được lòng các cõi lầm đầm. Nhất là Ông cụ thân sinh ra cõi ta lại thương quý « con gái riệu » của Ông thi thật là « diệu kẽ »

TRÀ LỜI:

BẠN T.L. (HUE):

Chúng tôi không thè nào can thiệp được cả vì đó là chuyện của cá nhân.

Bạn viết thư hỏi thẳng xem sao?

Hoặc tốt hơn hết hỏi các hiệu sách xem có bán những số báo ấy không? Hay là nhờ một người bạn thân nào ở Saigon tìm hộ cho bạn.

HOÀI VĨNH

GIỚI THIỆU BÁO MỚI

Được tin Ông Nguyễn Xuân Mỹ xuất bản tuần báo TỔ QUỐC số 1 vào ngày thứ bảy 27-11-54, mục đích nâng cao văn nghệ, phụng sự quê hương.

Ngày thứ bảy 27-11-54 số 1 Nhật báo TU DO của Ông Tam Lang đã xuất bản.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

LONG - CHÂU - HÀ

SAU NGÀY TẬP KẾT

VI.— THẤT-SƠN HUYỀN BÍ

* * * Phóng sự của cô CHÂU GIANG và MAI LAN CHÂU

THÚC SUỐT một đêm trăng di băng xuồng, trải qua kinh Tám Ngàn kinh Kháng Chiến, đúng 6 giờ sáng, chúng tôi mới đến chân núi Dài, một trái núi nằm song song với Núi Cẩm, dài hơn tất cả các núi trong miền này.

Đồng bào cư ngụ quanh chân núi rất đông đảo. Thồ dân già, trẻ, trai, gái, đều mang một màu da bệnh hoạn, vàng vọt; bụng họ lớn, vì mắc chứng sốt rét hay chanh nước.

Đè chân đến núi, nhìn qua thấy thảm cỏ của toàn thể đồng bào ở đây, nghĩ đến việc chúng tôi sắp tái tức với họ, chúng tôi bắt phải rùng mình, lo cho sức khỏe.

Để tránh bệnh rét chúng tôi trước tiên đến hỏi thăm một đồng bào nhà ở kế cận, để biết phong thổ vùng này. Vui vẻ, ông cụ cho chúng tôi biết: « Sống ở đây, dù cố tránh thế nào đi nữa, năm mười năm, người ta cũng mắc phải chứng bệnh chanh nước, làm cho da vàng vọt, xanh xao, tiêu tụy, sau nhiều cơn rét trầm trọng ».

Như chúng ta đã biết, bệnh rét cũng truyền nhiễm lâm. Hơn nữa, Núi Dài nhiều muỗi, muỗi của rừng, của núi, cắn người dữ lắm. Ban đêm chẳng nói gì; đến ban ngày trong khi đi đường sỏi đá, nghỉ chân, thi cũng bị muỗi từ trong bụi rậm xông ra đốt ta. Đốt bạo lâm, đường như muỗi cho ta là miếng mồi ngon, cứ bu vào, chích hút máu, đau đreetings cả người; muỗi không hề sợ ta, bất chấp cả những bàn tay của ta đập giết chúng. Vì nạn muỗi, nên bệnh rét rừng, rét núi dễ truyền nhiễm, truyền từ người này sang người nọ, khắp trong thôn xóm.

Chúng tôi có gặp một cậu bé độ chín tuổi. Cậu cho biết là đã bị rét vài lần; hiện lá lách của cậu đã bắt đầu dày u lên. Vừa nói, cậu vừa nắn bóp nơi lá lách chỉ cho chúng tôi xem.

Cậu tiếp: « Nơi đây, nếu ai bị rét là sẽ lăn lăn bị chanh nước ngay ».

Mỗi lần qua, các voi nước lại trào lên, vỗ giây chúng tôi.

Đi được quãng đường xa, chúng tôi lại trầy lột hay da phồng.

Không làm sao đi được nữa, chúng tôi đành ngưng cuộc hành trình.

Còn đồng bào nơi đây, ngày nay sang ngày nọ, cứ giậm chân lên cát nên chân họ đã quen rồi.

TRONG MỘT lều tranh đề nghỉ trên đường, chúng tôi được một bà cụ cho biết ở núi này, còn phải đề phòng nạn « trùng suông » chân. Chân bị trùng suông, ngứa vô cùng. Bi ngứa quá, ta gãi, gãi mạnh hết ngứa, rồi thành ghẻ lở khắp chân.

Những nơi có « trùng suông » là những chỗ cây cổ, ít có dấu chân đi đến, do dày, có phần gà vịt, thú vật. Người bị « trùng suông » có thể biết mau lẹ vì khi giãm nhảm những nơi ấy, chỉ chốc lát, là thấy ngứa dữ dội, và cơn hịnh « trùng suông » bắt đầu.

Nước ở núi là một vấn đề nan giải. Toàn thể đồng bào phải dùng nước giếng. Nước mưa màu tốt, song vì nhà lợp tranh, nên không được sạch.

Còn nước giếng thì đặc màu. Vì sợ bệnh chanh nước, lữ khách dùng nước mà ngại ngùng, không cạn chén được.

May mắn sao, ở núi lại có bán nhiều dừa. Dừa từ trong các Sóc người Miền quang đem bán khắp đường. Khát nước là chúng tôi dùng nước dừa, song chẳng bao giờ đam ăn cái dừa cũng như cù sẵn. Thô dân cho biết người miền xa đến núi mà ăn cù sẵn hay cái dừa sẽ bị chanh nước sờm.

Đường núi quanh co, hiểm trở, đi năm ba cây số, chúng tôi đã mệt lâm rồi, huống hồ đồng bào ở đây gánh gồng nặng nhọc! Gánh lắc qua lắc lại, chất đở rẩy, gạo, củi dừa tươi, khoai sắn, vẫn dính liền trên vai họ.

Họ hoàn thoát đi, chúng tôi không hề theo kịp.

Trai và gái, già cũng như trẻ, gầy yếu, song họ tỏ ra quẳng gánh dẻo dai lắm.

Người miền núi, bắt cứ tải một vật gì dầu ít, cũng sử dụng đói gánh. Người đồng bằng không theo kịp họ được.

Bì chân không trên cát cát bụi, viếng hết nơi này đến nơi kia chân chúng tôi thấy rất là sao! Da chân bị cát chà mỏng đi; bàn đỗ hồng lên, như muỗi rướm máu.

Chúng tôi bắt đầu đói « chiến lược »; chúng tôi mang giày vào.

Lúc ban đầu thấy đói chịu, song đường đi cần phải qua ô, qua khe,

* CUỘC THI CỦA ĐỜI MỚI *

BÀI LUẬN QUỐC VĂN HAY NHỨT LỚP

L.T.S.— bao có nhiều giáo sư viết thơ khen ngợi sáng kiến của báo « Đời Mới » trong việc khuyến khích học sinh trau dồi quỹ văn. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn các vị ấy.

Nhiều bài đã gửi đến tòa soạn, song có một số bài không đăng được vì không thuộc niên khóa 1954-1955. Tác giả có thể đến tòa soạn « Đời Mới » lấy lại bài.

ĐẦU BÀI

Trời mưa, em ngồi trong nhà, nhìn a ngoài đường. Em hãy tả những gì m thấy, nghe và cảm.

Lời phê bình của giáo sư HỒNG TIÊU: Có tú nhưng chưa biết cách diễn a. Nhờ đây là một bài luận chờ hóng phải viết tiêu thuyết.

Số điểm: 15

BÀI LÀM

(Của trò H.V.Thu. lớp Đệ thất 2, trường Tân Thành, đường Calmette, An Định).

Dưới một túp lều tranh lụp xụp, rong cái bóng tối mong lung, nay giờ ôi vẫn lặng lẽ ngồi nhìn trời mưa ở hả quê.

Ngoài đường không một bóng người. Tra vẫn tầm tã rơi. Tôi chỉ nghe ếng ào ào của giọt nước với tiếng ảo xác của mấy bụi tre cạnh nhà cọ ảo nhau như một điệu nhạc buồn nơi xa xăm nào vọng lại. Ngoài kia

Từ Văn lò mờ hiện sau làn nước ác với mấy túp lều tranh xơ xác đang úp minh dưới mấy cây cau khắng hiu, quần quại trong cơn gió lộng. Một tiếng sét long trời xé tan màn

mưa dày đặc như đánh thức cả vũ trụ. Một cỗ xe bò nặng nề tiến trên con đường bùn lầy sền sệt, tiến chậm hạp như có ai niu lại. Đôi bò mệt ối cắt chân một cách khó nhọc. Tôi lẩn chớp nhoáng loằng ngoảng

chó như đôi mắt của một

người nào đang xét soi người trần

nhau. Sấm nổ vang trời, rồi mưa át đầu thưa hột, nửa giờ sau thi nh hấn.



Dời chỗ

Nhà bảo sanh « PHƯỚC MAY ». 110 Bordes Saigon, (ngang bờ quận nhì), do cô hai làm chủ, dời lại 171-173 đường Dumatier, dời hiệu « LIÊN HOA », phòng rộng rãi, sạch sẽ, có bác sĩ mỗi ngày đến xem mạch.

Chủ nhơn kính mời
CÔ HAI

ĐỜI MỚI số 143

ĐỜI MỚI số 143



Hộp thư Tòa soan

Bạn Thanh Liêm (Huế) :

Đã đọc kỹ bài « bệnh phong » rất có giá trị về mặt chuyên môn, song lo độc giả khó hiểu. Bạn nên viết cho những bài có tính cách phổ thông, cũng là giúp ích cho sự khai trí vậy. Cám ơn bạn lắm.

Bạn Phương Thảo (Nhóm Côn Sơn) :

Khả quan. Sẽ đăng. Sáng tác nữa nhé. Chúc tiến. Thành mến.

Bạn Phạm Gia Lư (Saigon) :

Dẹp lâm. Mong bạn xúi tiến mục mới này.

Em Bích Ngân (Saigon) :

Viết hăng hái. Sẽ đăng. Đẹp nhé. Dừng sót ruột đáy. Thành mến.

Bạn Liên Hoàn (Saigon) :

Hoan nghênh. Đang xem. Sẽ có dịp đăng. Đa tạ.

Em Quốc Thảo (Saigon) :

Em sốt ruột lắm thì phải. Dừng đợi. Lần lượt mà. Cố khả năng đấy. Cố gắng nhiều, đừng nản nhé. Thành mến.

Bạn Bông Anh (Huế) :

Hoan nghênh. Đành rằng đã kịch nhưng cũng phải có phần xây dựng để tỏ chức nên một « ngày mai » tươi đẹp hoàn hảo hơn.

Đợi loạt bài « góp phần xây dựng mới » của bạn. Thành mến.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Bích (Mị mít) :

Họa sĩ, kiêm nhiếp ảnh gia nữa cơ đấy à. Cám ơn nhé. Nếu có thể cứ gửi cho những ảnh mà bạn ưng ý nhất. Tin tưởng và đợi.

Nhóm Lý Hương (Saigon) :

Đã nhận đủ. Đang xem. Sẵn sàng nâng đỡ và tiếp nhận những sáng tác lành mạnh. Thành mến.

Em Thanh Huyền. (Saigon) :

Cứ gửi. Sẵn sàng tiếp nhận đề phê bình và sửa chữa. Hứng c ngợi, cố gắng phát triển nhé. Thành mến.

Bạn Thùy Khanh (Đà Nẵng) :

Cố khả năng đấy. Tìm những đề tài mới lạ. Thành mến.

Bạn Trần Bá Sô (Nha Trang) :

Tuần tự sẽ đăng. Chúc bạn sáng tác nhiều. Thành mến.

Bạn Thùy Hương (Saigon) :

Đã nhận đủ. Bạn có thể riêng ở tòa soạn.

Bạn Phan Bán Cản (Nha Trang) :

Hoan nghênh. Lần lượt sẽ đăng. Thành mến.

Bạn Lâm Tùng Siah (K.B.C. 4/00) :

Vì thư và bài nhiều, mà số trang có hạn nên đề đăng hết bài của các bạn. Lần lượt trước sau. Nếu có những đề tài mới lạ thì không như bạn tưởng. Chúc sáng tác nhiều. Thành mến.

Bạn Ngọc Tuyền (Chợ Lớn) :

Bắt bài thơ của bạn không được mời là cho lầm. Dừng nản nhé. Đợi loạt bài khác. Thành mến.

Bạn Hoàng Mai (Nha Trang) :

Hoan nghênh. Sẽ có dịp đăng. Chúc sáng tác nhiều. Thành mến.

Bạn Diên Thọ. (Saigon) :

Đa tạ. Khả quan đấy. Sẵn sàng tiếp nhận. Thành mến.

Bạn Trần Nhật Hoan (Huế) :

Nhận đủ. Đang xem. Thành mến.



MỘT CHUYẾN THĂM LĂNG

DU KHÁCH ƠI! Hãy dừng lại với non nước miền Trung. Đây núi rừng trùng điệp, đây sông biển thương thường và lòng người miền Trung cũng dịu dàng như sương sớm mùa Thu.

Du khách ơi! Tâm năm ly loạn mịt mù khói lửa, nhưng phong cảnh để dò vẩn còn tiềm tàng cái hương vị xa xưa của một thời đã chép.

Du khách ơi! Hãy ngược hướng thời gian về đây để thăm viếng một vài di tích cổ kính của những ngày phong kiến năm nào.

Bắt đầu di từ vùng phố phường đô hội, theo dọc phố Lê thái Tô ngang qua trường Trung học của những mái tóc huyền và cửa những lâm hồn trai trẻ rỗi sang cầu Nam giao.

Nắng đã lên rồi. Lòng ta thấy vui vui vì gió sớm. Hơi ấm buốt mai hòa lén với tiếng chim rì rít trên ngàn cây nội cỏ, con đường nhựa thẳng mà dốc là chướng ngại đầu tiên của một chuyến thăm lăng. Đằng trước mặt là đường dài tầm nắng, đằng sau là kỷ dài ngạo nghễ vươn mình giữa trời xanh. Chân vẫn đạp đều, hai bánh cao su bon bon rút ngắn đường đi.

Một bên có ruộng lúa mới lèn và chùa Sư nữ của những lâm hồn sớm buôn vi sự thế và bên kia là nhà là dựng trên đất đỏ. Rồi vượt qua đòn Nam giao có người lính Bắc phi mang vẻ mặt u buồn của những người dân miền Bảo hộ.

Đây là đòn Nam giao, địa điểm hành lễ của những mùa tế trời đất. Không có gì, viron thông đã đốn hết từ lâu và mồ mả của vùng này đã «ra đi» vì nhu cầu Quân sự. Đây kẽm gai và chướng ngại vật đập bỗng thùng dầu xàng và sắt đường xe lửa dùng để phòng ngừa những người có vũ trang từ trước ngày 20/7 vẫn còn đứng sừng sững. Qua đây vẫn còn như phảng phất một mùi hôi trận mạc.

Đường nhựa đến đây là hết, đường sỏi đỏ quanh co theo lề mạc trường minh đến ngút tận xa. Trước mắt đã là núi, trời quá cao vì mây vắng mà núi cũng không thấp làm ta cảm thấy con người vẫn là một cái gì vô nghĩa đối với đất trời.

Bánh xe lăn trên đường sỏi rào rào. Hai bên đường đã có tre Du khách đi. Thật là :

Nắng lở dở rụng trên đầu viễn khách (1),

Đường vẫn còn dài, cõi lên nữa khách ơi! Vượt hết dốc đá này khách sẽ đến một rừng thông, qua một cây cầu sắt và bắt đầu men theo chân núi. Dốc độ khá cao, gió lồng vào áo

* KÝ SỰ của YÊN HÀ *

Gửi Yên và các bạn thương

khách mát quá đi thôi khách nhỉ? Nhưng kia, hãy dừng lại một tí. Đây là một ngã ba đường. Khách muốn đi lối nào? Lối này ư? Đường sẽ không có dốc song lối đi hẹp. Thời vây bận về ta sẽ đi lối khác.

VƯỢT ĐƯỜNG 500 thước, bỗng nhiên khách thấy lòng khoan khoái lạ thường, vui vui một niềm thương nho nhỏ. Bởi vì trước mặt khách núi Kim phung đã sừng sững chấn ngang đường. Khách có cảm tưởng sẽ vượt qua núi này, song đường đi sẽ đưa khách đến một con sông. Đứng bên này sông nhìn qua chân núi bên kia, ô hay, sao mà thương nhớ thế này? Nhưng thôi đường hầm còn xa, hãy tiếp tục cuộc hành trình từ đây khách sẽ men chân núi mà đi, bên trái là núi cao thẳng đứng bên phải là sông xanh trong vắt.

Sông với núi cứ khắn khít theo nhau như một đôi nhân tình muôn thuở không rời nhau. Thật là hùng vĩ!

Đẹp quá! Thuyền đi ở giữa, hai bên có rừng cây san sát, có tre ngàn rậm rạp, có

lạnh; hơi đá chăng? Không, bởi vì hai tấm bản với mấy đoạn kẽm gai: «MIN NGUY HIỀM» vết tích của những ngày còn say chém giết.

Qua khỏi khoảng đường lành lạnh và bần thiu vì trận mưa đêm qua ấy, khách sẽ thấy mái lá ẩn hiện dâng xa, có bóng khói và có tiếng người lao xao. Đây là Chợ Tuần có bến đò Bồng thơ và mộng.

Đứng bên này sông, bên kia vẫn là núi Kim phung. Vì sao:

«Ruột đất chỉ nhìn nhau
Hai bờ quen cách trở» (2)

Hồi người du khách về thăm xứ Huế? Đứng bên này sông, bên kia là một rừng thông san sát, lạng Minh. Mạng nằm dưới chân núi này. Song nếu khách không là Phụ nữ, khách chờ voi sang sông, bến đò Bồng vẫn ngàn năm còn đó, núi Kim phung vẫn muôn thuở không tàn. Hãy đi nữa khách à, vì vượt hết khoảng đường khó khăn này, khách sẽ lùi được một khoảng thời gian 152 năm.

Từ đây, đường hơi khó vì có cầu tre cheo leo. Hãy vác xe lên vai và qua cầu y như LAN HƯƠNG qua cầu một đêm mưa bão trong phim «CÔ GÁI VIỆT». Đường đi tuy khó song đẹp lâm, bên phải là sông, bên trái là núi, trước mặt cũng núi và đằng sau là lạng mạc. Bờ sông có hàng tre rậm rạp, có chim liu lo và ngoài kia có cả tiếng hò cô gái xuôi kinh.

Muốn về với quá khứ, khách vẫn phải qua một chuyến đò. Song đừng đợi mà vội sang đò khách ơi! Hãy thuê một chiếc thuyền nhỏ, ngược giòng thượng lưu sông Hương rồi cập bến.

Thuyền ngược nước, chầm chậm đi. Trời cao nước mát, núi rừng trùng điệp uốn mình, chim thi nhau hót và bướm bướm vội và đi tìm hoa.

Đẹp quá!

Thuyền đi ở giữa, hai bên có rừng cây san sát, có tre ngàn rậm rạp, có

cả ánh nắng thanh bình ấm ấm ghê! Vài con trâu làng ngơ ngác, đội chị đi buôn chợ Tuần với bước hay vài em bé mực đồng nghêu ngao bài hát «Tuổi xanh». Khách muộn gì nữa? Rửa sạch khi trời bụi bặm của phố phường trong buồng phổi ư? Mọi khách cứ tự nhiên, nơi đây có thừa đường khí với trời cao, núi rộng, sông dài, với rừng cây trùng điệp, chim ngàn thú nội không thiếu gì. Khách có yêu không?

Có một bãi cát vàng ở đằng kia. Thuyền khách sẽ ghé bến này và chịu khó đi bộ khoảng một cây số ruồi nữa khách sẽ đến đích.

Đường ở đây đẹp lâm vì chạy giữa lòng rừng thông. Song nên đi bộ thì hơn vì đỡ khỏi phải tốn tiền chở lại xe đạp khi mẫn cuộc hành trình. Bây giờ khách đã bị bao vây, kẻ thù của khách là thông ngàn, trước mắt, sau lưng, bên trái, bên phải trên đầu khách, toàn cả thông Tuy thế, đứng nóng nảy phá thủng vòng vây làm gì. Ở đây không có đại bác, bom đạn mà chỉ có tiếng thông reo vi vu, tiếng chim lũ qui giọng một.

Phải chăng đây là tiếng địch Truong Luong? Hãy yên tâm vượt hết dốc đá này sẽ vui. Hãy yên tâm mà bước. Đây cảnh đẹp và đất trời! Đề cho hồn binh tĩnh mà lắng nghe điệu đàn êm dịu của muôn loài.

Khách thấy đợi rồi chăng? Nhưng ô kia! Hồi núi rừng trùng điệp của miền Trung, hãy mời khách về bên trái, khách sẽ gặp 4 con rồng bằng xi măng, trườn mình theo những bậc cấp.

Tiến tới chút nữa khách sẽ thấy một con voi gầy vòi, một con ngựa gầy còng queo trên mặt đất và hai hàng yến vỗ bá quan đứng thi gan với đất trời.

★

XIN GIỚI THIỆU với khách đây là lăng Gia long. Hình ảnh của một nền mỹ thuật phong kiến cách đây vừa đúng một thế kỷ và 52 năm.

Mọi khách bước lên sáu bậc với 36 tầng cấp. Qua khỏi hai cánh cửa sắt, khách sẽ gặp một bức bình phong khá lớn, phía sau bức bình phong này là hai chiếc nhà nhỏ nhô, bung kín bốn bề. Đây là hai ngôi mộ của Vua và Hoàng Hậu chính cung.

(đón nữa)

(1) Vũ anh Khanh.

(2) Thơ Xuân Dęu

ĐỜI MỚI số 143



SÂN KHẤU CÓ GÌ LẠ?

sắp sửa về với Kim Thành.

Chà thật là đào kép song toin đầy đủ. Khách già đang nồng lòng đón coi lâm.

Lên miền « gạo châu cùi quế »

★ Cũng nên nghĩ đến người ta một chút, chẳng nên quá nhìn đến tủ sắt của mình trong khi đưa đoàn ca kịch nào lên những miền cao nguyên.

Những miền ấy vẫn được nói tiếng là nơi « gạo châu cùi quế »

A lô! Ông bầu Bảy Cao cũng nên nhìn xuống một chút! Nghe đâu anh chị em đào kép cùng các nhơn viên kêu ca vì chuyện đoàn Hoa Sen, sắp lên miền mắc mỏ đó.

Xiêm y

★ Ai đã từng đi xem đoàn Phụng Hảo diễn tuồng Tàu thì chắc đã thấy những cuộc thay xiêm đổi áo lia lịa và những xiêm y lộng lẫy làm bà con lè mắt.

Nhưng hấy khoan! Đứng vội khen.

Đó là những « thử lòng lấp » đồ cũ mà các gánh hát lớn Tàu đã ché là cũ và thải ra. Vậy còn đồ mới thì chắc mắt không le nữa mà lại không trông thấy gì.

Đồ ăn » tết của đoàn Thanh Minh

★ Cứ bị kêu là « đồ hâm lại » mãi, nên đoàn Thanh Minh đã ra tay « sào nẫu » để chuẩn bị ra lò một lô tuồng mới vào dịp tết.

Nghe nói tuồng cũ có hoàn toàn « điều lẩn » như: « Hậu Thân cung, Tiếng cười trên luồng sống, Dưới cờ phục quốc. » v.v...

Hoan hô tết thản hoạt động tích cực. Mong rằng sẽ duy trì mãi mãi, mãi dẫu thay đổi một số điều.

Đoàn Kim Thanh tiến mạnh

★ Có lẽ Kim Thanh có « nam châm » hút rất mạnh bay sao nên bao nghệ sĩ già nhập rụp rụp.

Chả thể mà cặp nghệ sĩ Hoàng Kiều Ngọc Đán đã ca cung đàn già từ cùng anh Năm Châu để đầu quân gánh hát mới này.

Hè cúng trú danh

★ Bú gá thế! Cố tin rằng hè Ngôn ở đoàn Tân Tân, con trai quý của một hè cố tên tuổi thời xưa tức là Hè Lập, cũng

NHÀ CHIẾT TỰ HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người
trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoàn chữ ký được cả ngàn bức thư của các giới gởi về xem và khen tặng.

Dàn quà quyết nói thẳng cuộc đời, sang hay hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRÀ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả hưởng giá xem đặc biệt 50đồng gửi bằng tay phiếu, hoặc dù số tiền 50đ, nộp trong n ười ngày quý Ngài sẽ nhận được bản đơn c ứ ký.

Địa chỉ :

150/9 Frère Louis—SAIGON

Chú ý cần viết chữ và cho biết Nam hay Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.



AI một cuốn phim Hong Kong được chuyển âm sang tiếng Việt. Một cuốn phim tâm lý xã hội, phỏng theo tác phẩm « Tuyết hồng lệ sữ » của Từ Tâm Á

CHUYỆN PHIM

Chu Lê Ngọc, một thiếu nữ xinh đẹp về làm dâu trong gia đình ông cựu lê bộ thượng thư, Tống Liêm.

Mặc dầu trào lưu tư tưởng mới bành trướng khắp nơi theo ngọn lửa cách mạng Tân Hợi, Tống Liêm vẫn cố ôm ấp lấy quan niệm sống khắc khổ, trói buộc bởi những lẽ nghĩ cực kỳ phiền toái của triều đại phong kiến bị dồn từ gốc tới ngọn.

Cậu Tư, con trai ông không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, không hề được biết tới cuộc sống đang chuyển hướng sôi nổi ở bên ngoài. Cậu bị khép chặt tầm mắt bằng bốn bức tường. Tất cả tương lai và sự nghiệp của người thanh niên được « khâm liêm », kẽ cảng trong khuôn phép lê nghi lối lòi.

Không làm thế nào đạp dồn nỗi thành trì kiên cố của phong kiến, Tư uất ức ngầm ngầm, tự hành hạ lương nǎn minh để kết quả là chiến bại trước bạo lực của vi trùng lao.

Tư chết đi, để lại người vợ trẻ cùng mực con thơ, Từ đó Lê Ngọc kéo dài chuỗi ngày tăm tối trong phòng the lạnh ngắt. Nàng phải tuân theo định luật gắt gao của phong kiến : thủ tiết cùng chồng .. giữa lúc đó, Miễn Âu, cháu nhà họ Tống được triệu về nhà để dạy dỗ Thanh, con Lê Ngọc.

Miễn Âu giống Tư như đúc. Nếu bỏ cắp kính ra thì không còn thể so sánh được nữa. Dĩ vãng tươi đẹp

« TÌNH TRONG LỄ GIÁO »

* Một cuốn phim tố cáo sự r้าย chết của chế độ phong kiến — được giải thưởng đặc biệt danh dự trong đại hội điện ảnh Đông-Nam-A

thời xuân trẻ nỗi dậy mạnh mẽ trong tâm tư người góa phụ. Mỗi khi nhìn thấy Miễn Âu, nàng lại hình dung ra tất cả bao kỷ niệm êm đềm của những ngày chung sống với Tư. Nàng săn sóc Miễn Âu như săn sóc chồng mình vậy.

Nàng sai người dọn món ăn điểm tâm mà thường ngày Tư vẫn dùng. Mới đầu Miễn Âu còn lạ lùng với hành động của chị dâu nhưng dần dần chàng hiếu và vô tình thốt nên lời trước mặt Thanh :

— Mẹ cháu thật là một người đáng thương. Hồng nhan bạc mệnh.

Đứa bé ngây thơ về nhắc lại lời của thầy giáo với mẹ. Lê Ngọc liền cụ ra vườn vào giờ hẹn để chứng kiến lần đầu gặp gỡ giữa hai kẻ « vượn ngực »... ngờ đâu lần đầu gặp gỡ đã là lần đầu tiên kết liễu: Lê Ngọc bị thắt chặt thêm vào xích sắt phong kiến.

Lê Ngọc héo hon, không hòng có ngày được nhô đầu ra ngoài trời, để tận hưởng không khí tự do hạnh phúc. Bị dồn ép quá độ về vật chất cũng như tinh thần. Vì trùng lao trời dây tan phá cơ thể, Lê Ngọc chết mòn trong cô quạnh. Nàng thấy bất lực, nàng phó mặc đời mình. Những ngày u uất nặng nề trời. Lê Ngọc Họ hẹn gặp nhau ở công viên để

tâm sự, giải bày nỗi lòng, nhưng Lê Ngọc bị Tống Liêm gọi lên bắt ký vào bản đơn xin sắc phong tiết hiếu.

Trước mệnh lệnh tàn ác của nhạc phụ, Lê Ngọc đành ngậm hờn ký giấy và lao đầu chạy thẳng.

Mặc dầu bị cưỡng bách ký vào « bản án tử hình tiết hiếu », con chim bị đạn kia vẫn cố dang cánh để lao mình về phía chân trời rực ánh sáng; Lê Ngọc cương quyết đến nơi hẹn cùng Miễn Âu.

Lá thư chấp thuận của Lê Ngọc lọt vào tay viên quản gia. Hắn liền mang tới trình Tống Liêm. Dẫn ông cụ ra vườn vào giờ hẹn để chứng kiến lần đầu gặp gỡ giữa hai kẻ « vượn ngực »... ngờ đâu lần đầu gặp gỡ đã là lần đầu tiên kết liễu: Lê Ngọc bị thắt chặt thêm vào xích sắt phong kiến.

Lê Ngọc héo hon, không hòng có ngày được nhô đầu ra ngoài trời, để tận hưởng không khí tự do hạnh phúc. Bị dồn ép quá độ về vật chất cũng như tinh thần. Vì trùng lao trời dây tan phá cơ thể, Lê Ngọc chết mòn trong cô quạnh. Nàng thấy bất lực, nàng phó mặc đời mình. Những ngày u uất nặng nề trời. Lê Ngọc

NÊM LIÊN SƠN

— gòn bảo đảm —

Giá đặc biệt cho các Đường đường, Học đường, Nhà bảo sanh, Khách sạn và các nhà đóng giường. Nhận nệm cũ làm lại như hồi còn mới - Giá rẻ..

Có thợ di dời và giao tận nhà

41 Phan thanh Giản (ngã sáu) SAIGON
SẢN XUẤT GIƯỜNG BĂNG CÂY GỖ ĐÚ KIỀU, BÁN LUÔN

CÀ NÊM GIÁ RẤT RẺ

333 b, đường Pierre Pasquier (ngã bảy) Cholon

thường nằm mê thấy mình được sống trong tự do bên người yêu. Miễn Âu, nhưng cuối cùng hình ảnh bạo tàn của nhạc phụ lại hiện lên trán ngụ cảm tâm trí.

Ngày băng vàng, mảnh hư danh « Tiết hiếu » được đem về tới dinh thi người góa phụ đã hầu tàn lụi. Không thể chống nổi với áp lực phong kiến, Lê Ngọc đành lão đảo tiến ra. Nàng nhìn chăm chăm vào mảnh băng tiết hiếu chói lọi như đài vạc dầu nung sôi sục. Nàng ngạc nhiên, trước đám người quần trùng áo dài, nàng quay cuồng trong những tiếng thanh la, bát náo inh ỏi... nàng lịm giữa tiếng kèn trống hoan hỉ của « pháp trường sắc phong ».

Một vài phút trước khi tắt thở, Lê Ngọc dõi dắt cùng con, mắt nhòa lệ. Nàng thương con vô bờ bến và ôm trong lòng một mối hận tình sâu đậm, đọng tắt cả nơi bức chúc thư gửi cho người yêu không toại.

Miễn Âu gõ cửa trong chuỗi ho dốc phổi của Lê Ngọc. Cánh cửa mở, Miễn Âu vào nhà.. Lê Ngọc tắt thở tự bao giờ, em dâu của nàng mếu máo trao cho chàng bức thư. Miễn Âu ngất nghiến đọc.. trên trang giấy thấm một giọt máu hồng.. cả ba người ân thầm tiến đến bên xác kẻ hồng nhan bạc mệnh.. nhạc u uất, trầm buồn, ngân nga trong gian phòng đã ghi lại bao giọt máu nóng hổi của những nạn nhân buồi giao thời giao thê.



Xét về toàn bộ, kỹ thuật phim TÌNH TRONG LỄ GIÁO » nằm trên mức trung bình.

Diễn viên Lý Lệ Hoa đã trội hẳn hơn phim « Tình và Nghĩa ». Nàng đã sống trong vai trò và lột tả được khá đầy đủ phong thái của một thiếu nữ trong thời đại phong kiến. Với dáng điệu hồn nhiên, dịu dàng và quyến rũ, Lý Lệ Hoa đã gầy được cảm tình nồng hậu của quần chúng.

Các diễn viên khác đều sần sìn, không có gì đáng kể.

Về hình ảnh, ánh sáng, hóa trang tạm ổn. Lấy được ánh sáng thiên nhiên linh động. Một vài cảnh đẹp mắt (sông, hồ, núi non, nơi Lê Ngọc trốn đi chơi cùng chồng).

Về phương diện thu thanh không đáng chê trách mấy. Tiếng nói chưa

được thích hợp với vai trò nhưng rõ ràng, minh bạch. Một tiền bộ đáng khuyến khích là hăng hái chuyên âm cả lời ca ra tiếng Việt, kèm thêm một số sót là đã hát tiếng Việt còn phụ đề Việt Ngữ (?)

Xét về nội dung cuốn phim chỉ thành công ở điểm tố cáo thời đại, nhưng theo con mắt hiện tại để xét việc đời xưa thì cuốn phim dẫn đến một kết quả tiêu cực hoàn toàn.

Tất cả cuốn phim diễn đạt sự đắc thắng của lễ nghi phong kiến. Trung bầy sự thất bại hoàn toàn của đám người đang vươn lên. Cuốn phim gieo vào lòng người sự bực tức nhiều hơn tin tưởng. Bực tức vì sự yểm thế của thanh niên trong thời đại đó.

Nửa phần đầu của cuốn phim khá tẻ nhạt, nhiều đoạn thừa (lễ nghi cưới xin lè thê, sốt ruột). Đoạn vợ tạm biệt chòng ra chúc bố đêm giao thừa)

Hành động chậm chạp, kéo dài mất hấp dẫn.

Có nhiều kẽ hở khá lớn như:

— Sự phát sinh đột ngột đưa bé lớn trưởng và cày quýt già.

— Lê Ngọc ôm mà không thay đổi hình hài mấy tí (vẫn hấp dẫn ghê

gồm về khuôn mặt đầy đặn, thân hình nở nang).

— Mấy buổi đi chơi đều là mấy buổi chạy viet dã (?)

— Thiếu sự chuyên hướng mạnh mẽ của xã hội (một mái tóc cắt ngắn cùng vài lá thư chứa đầy lý thuyết suông chưa đủ).

« Ngoài những khuyết điểm đó, cuốn phim còn đem lên nhiều hình ảnh đẹp, chứa đựng khá nhiều màu sắc Á Đông :

— So sánh hai cây nến và tinh mang người.

— Lê Ngọc tim hình bóng chồng trong đêm mưa gió.

— Mẹ may áo, khâu giày cho con đến tuổi trưởng thành.

— Những lá thư khả ái, bao hàm một thứ tình cảm thầm kín, tê nhí.

Nói tóm lại, phim « TÌNH TRONG LỄ GIÁO » đã đưa ra được một bản cáo trạng đầy đủ về tội ác của triều đại phong kiến. Đã làm sống lại trước mắt khán giả một địa ngục phong kiến, nơi đó phát lên những tiếng nắc cắm hòn của đám người bị thiêu chột hết hạnh phúc cá nhân.

DUY MỸ

TIN NHẠC

Xin nhắc các nhạc sĩ xa gần một địa chỉ để kiểm mua những sách nhạc, nhạc khí và phụ tùng tốt, đẹp, quý :

MANDOLINE	ký tên Ng. Đức Trọng, giá đặc biệt	500\$
GUITARE	ký tên Ng. Đức Trọng	1.000\$
VIOLON	ký tên Ng. Đức Trọng	3.600\$
VIOLON	nhập cảng từ Pháp, Đức, Ý đủ đồ phụ	1.600\$

tùng giá từ

VIOLONCELLE, CONTREBASSE hiệu TONI GLIOT, Marc LABERTE — SAXO, TROMPETTE, CLARINETTE, CLAIRON hiệu PIERRET — BATTERIE JAZZ hiệu A. S. B. A. MFTJAZZ — Giấy đơn bán sỉ hiệu ARGENTINE, MANUCORD, ELITE, PIRASTRO, THOMASTIC.

Sách nhạc của những nhà SALABERT, H. LEMOINE, DURAND HEUGEL.

Sứa chữa VIOLON do Ng. Đức Trọng, thợ đơn duy nhất ở Viễn Đông được tổ chức quốc tế ENTENIE INTERNATIONALE DES MAITRES LUTHIERS nhìn nhận và được ghi tên trong cuốn DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES LUTHIERS của R. VANNES (Hàn Lân Viện Quốc Gia Ste Cécile La Mã).

MI TIN

121 đường Frère Louis
(gần nhà thờ Huyện Si)
SAIGON

Hộp thư tòa soạn

Em Thành Văn (Huế) :

Mặc dù sao đi nữa, làm con trai mới tí tuổi
dùi thì đừng nên « tích luỹ » và chán nản
như vậy nhé. Em có khả năng đấy. Nên chuyên
hứng đà theo kịp trào lưu thì hơn. Chúc em
tốt. Thành mến.

Bạn Trần giao Throat (Đà Nẵng) :

Bà nhận đủ. Cám ơn bạn.

Bạn Nguyễn Tịnh Trung :

Kịch thơ của bạn chúng tôi đang xem. Đa tạ.

Bạn Song Hải Tâm (Hải Phòng) :

Việc gì mà xấu hổ? Thất vọng ghê gớm thế
cơ à? Đừng dây nhau. Đang rồi đây. Vui lên đi.
Thân mến.

Bạn Nottadj (Huế) :

Tên bạn bị mất quá nỗi! Chắc biết đọc ra
màn rồng cờ! Chắc bạn vui chuyện ngắn hay
lắm. Họi. Thành mến.

Bạn Vị Tha (Vĩnh Long) :

Bạn quên đã viết lên 2 mặt giấy rồi

Bạn Lê Nhơn Mỹ :

Đề tài mới. Khả quan sẽ có dịp đăng. Đa tạ.

Cô Tuyết Minh...

(tiếp theo trang 48)

nên tôi hiểu thấu đáo được tâm lý
của các em và cũng do đó mà tôi
có được nhiều kỷ niệm êm đềm.

« Tôi thích các em lầm, chúng nó
có những cử chỉ, ngôn ngữ ngày
thờ làm cho tôi không tài nào nhịn
được cười, thành thử tôi vẫn luôn
luôn nhớ đến những buổi phát thanh
cùng với các em.

« Theo ý tôi thì các đài phát thanh
nên chấn chỉnh lại cho thật có quy
mô về phần « tiếng nói nhà đồng ».
Vì rất có thể, nó là một phương pháp
để trực tiếp hoặc gián tiếp giáo dục
các em. Những bài ca vui, những
mẩu chuyện lạ, những câu chuyện
cố tích hữu ích phải được dành riêng
cho các em. Không nhiều thì ít, cũng
lành cho các em tim hiếu, học hỏi,
và giúp cho các em phát triển được
năng khiếu. Tôi chúc những cuộc thi
để xúc tiến vệc sáng tác cho các em.

« Vì theo tôi nhận xét thì bấy lâu
nay văn nghệ sĩ chỉ chú ý đến đâu
đâu chứ hầu như quên hẳn các em,
là những mầm non đáng kỉ cho Ngày
mai. Đúng là tư tưởng của một trong
những người có thiện chí đến công
cuộc giúp ích cho phần giáo dục các
em. Tôi cũng mong những ý kiến trên
đây được áp dụng và phát động tích
cực hơn nữa trong những buổi « tiếng
nói nhà đồng ».

« Những buổi phát thanh này sẽ
được các phu huynh và các ông chủ
sự xem như là không kém phần quan
trọng, đề mong thâu được nhiều kết
quả tốt ».

MINH ĐĂNG KHÁNH

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợđũi) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bệnh đàn bà và con nít

Chuyên trị : Thăm thai, Dưỡng thai

Hộ sinh

Khám bệnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ

Bác sĩ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung việt Đại biểu
Hội Quốc tế Châm cứu

1) Chuyên trị bệnh đau mắt.
2) Chuyên môn châm cứu—Trị các bệnh khó bằng phép **CHÂM
CỨU** với các máy y điện tối tân. Bệnh nhức đầu dông, đau lưng,
tê thấp, tê bại, kinh phong, hen siêng, kinh nguyệt thất thường,
bệnh tử cung, bệnh bao tử, bệnh âm suy, dương kém, bệnh cản
tích : con nít ốm xanh lâu lớn.

Phòng khám bệnh :
244 Arras Saigon—Trước thành Ôma
giáy nói : 21522

Mỗi ngày sớm từ 8 đến 12, chiều từ 3 đến 6 giờ
Chủ nhật nghỉ

BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »



Bảo Nhi An



Thuốc bồ trẻ em

Chủ trị : Trẻ em
gốc ban chưa dứt,
thở chất yếu, èo uột,
thân hình tiêu tụy,
tỷ vị hư nhược, ăn
uống không tiêu,
thường đờ mồ hôi
dầu, bụng và trán
hầm hầm nóng, cam
tích v.v...

Hoàn-cầu Dược Phòng
99 Quai de Belgique—SAIGON

CÓ BÁN KHẨP NƠI

ĐỜI MỚI số 143



XXII

Hạnh vui truyện, bảo :

— Nhà báo sòng phẳng quá nhỉ?

— Nhưng mà viết cái kiêu minh lao vào nghề văn
chắc chết đổi mất.

Tinh nói đùa. Hoài thêm :

— Nếu không thi cũng chỉ đủ tiền... ăn lót dạ!

Ba người cười ròn.

Một người con gái đi vào, tay xách bị. Thầy khách lạ,
cô lung tung khẽ cất tiếng chào. Tinh bảo với Hạnh :

— Cô Nhàn là em người bạn tôi.

Anh hỏi đùa cho Nhàn đỡ lung tung :

— Nhàn đi chợ về đấy ư?

— Vâng. À, hôm nay vợ chồng anh Lực sang ăn giỗ
bên nhà ông cai Đản.

— Như vậy thì đúng dịp quá. Anh có mấy người
khách định giữ lại ăn cơm hôm nay...

— Tôi vừa mới, anh quên rồi sao? Hoài nghe tiếng
vợ bảo.

— Hôm nay có chị Hạnh tôi mới lại. Xin phép anh
cho tôi được làm « khô chủ » một bữa. Và cũng nhân thề
mời anh nếm thử một bữa cơm lao động...

Hoài cười, kiêu cách : « Như vậy thì hân hạnh quá! »

— Hân hạnh ăn cơm rau muống
và tép kho!

Hạnh dì dòm thêm sau khi ngó
qua chiếc giỏ đi chợ trên tay Nhàn.

Trong lúc hai người mặc cười,
Nhàn lén vẫy anh :

— Cô khách, phải mua thêm gì ăn
nữa chứ anh?

— Nhà có những gì?

— Hôm nay chủ nhật, có hai anh
em mình nên ăn sang hơn một tẹo.

Tinh nhìn em mỉm cười âu yếm :

— Em liệu mua gì thêm. Sự anh
Hoài anh ấy kén ăn.

— Được. Anh cứ để mặc em.

Khi Nhàn dọn cơm lên. Hoài kêu :

— Chà! Cơm lao động mà như thế này thì tôi xin
nhập tịch dân lao động ngay bây giờ!

Hạnh khen :

— Cô Nhàn nội trợ khéo quá.

Rồi Hạnh hỏi : « Cô đã có đám nào chưa? »
Nhàn đỏ mặt, không đáp. Lúc Nhàn đi vào, Hoài nô
với Hạnh :

— Hoa đã có chủ rồi mà chị không biết ư?

Quay ra Tinli, anh bảo :

— Nếu anh kén một người vợ hiền thì cô Nhàn đúng
là một gương mẫu.

Tinh hơi lung tung.

— Tôi chưa dám nghĩ đến chuyện ấy, anh ạ.

— Phải đấy. Ở gần nhau, yêu nhau và lập gia đình
một cách đứng đắn như thế lại hơn.

— Thế chị không cho phép chúng tôi mơ mộng một
tý sao? Chúng tôi còn trẻ cả. Mà tuổi trẻ thì coi tình yêu
như hương và gió... Yêu một người rồi lấy như chị bảo
chẳng khác gì nhốt gió lại và bắt hương chỉ được thơm
trong một cánh hoa!

— Đôi mắt mơ mộng, Tinh chợt bảo :

— Tình yêu giống như một hạt sương ..

(đọc tiếp trang sau)

Kè từ 10-9-54 dời về địa chỉ mới

HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi, gián hỏa, trừ
đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát
hay ho lâu

Nồi tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi
Nhà Thuốc

Thái-Bình-Dương

78 Boulevard Gaudot—CHOLON



ĐỜI MỚI số 143

35

ĐẸP - ĐỀ, BỀN, CHẮC, CHẠY MÁU, ÍT HAO.

VÉLOMOTEUR
domino

XE GẦM MÁY

CHUYÊN - MÔN CHẠY ĐƯỜNG XA MÀ ÍT TỐN

Am-ba-da
tự-động
(Embrayage Automatique)
Bảo-Kiết Khong
sút Khong mòn

PHUỘC ỐNG
NHÚN

CÓ CHUNG BÀY BẢN SĨ VÀ BÁN LẺ
14, đường Amiral Roze - SAIGON - đT: 22.354

Châle Brillantine BOBEL
Tức là xùc dầu thèm thứ quý nhứt



Một người bạn luôn luôn trung thành

NIỀM TIN ● tiều thuyết dài của VĨNH LỘC

Hoài phụ họa :

— Ở xa người ta ngỡ là viên kim cương, nhưng lại gần thì chỉ là một giọt nước mắt !

— Câu ấy hay đấy nhỉ ?

— Hình như của Marcel Pagnol ; một kịch gia Pháp.

Hoài bảo :

— Tôi thi tôi thích nó là một giọt lệ hơn là một viên kim cương...

Cái đau khổ, nhất là đau khổ trong tình yêu, nó làm cuộc đời thêm ý nghĩa, thêm đẹp.

— Anh Hoài thi sĩ quá !

Hạnh cười khúc khích. Hoài dì dỏm bảo :

— Tôi mời mười lăm tuổi thôi, chị ạ. Tâm hồn còn trẻ lắm.

Tinh nghĩ đến Foóng, cô bé Trung Hoa đẹp thùy mị. Bỗng nhiên anh mỉm cười một mình. Chợt có tiếng nói leo xéo ngoài cửa.

— Minh may quá nhỉ. Đến lại gặp ngay bữa !

Nhàn mau mắn :

— Kia chị Sắc. Mời chị vào chơi.

— Chị xơi cơm với chúng tôi nhàn thề.

Hạnh thận mật mời. Sắc đi vào, lòng lâng trong tấm áo hoa in mùa thu. Tay nàng lúng lâng chiếc vỉ đầm đỏ chói hình dáng kỳ khôi. Tình nhận thấy Sắc khác hẳn mọi ngày. Mở tóc quấn búi ngược lên. Một mảnh khăn đỏ buộc lấy mớ tóc, kết thành hình cánh bướm lòe loẹt.

— Trông cô Sắc hôm nay như... đàm ấy.

Tinh khen đứa xong quay lại bảo Hoài và Hạnh ;

— Đây là cô bạn hàng xóm rất thân của chúng tôi.

— Hân hạnh được biết người đẹp.

Hoài cười với tất cả vẻ hào hoa. Hạnh nhìn Sắc không rời mắt. Cặp môi đỏ mọng như một trái dâu chín trên khuôn mặt trái soan, Đôi mắt đong đưa, sắc mạc lấp lánh dưới hai nét lông mày lá liễu tơ thành hình vòng cung. Tấm áo mỏng bó sát lấy một thân hình tròn lẳn, cân đối. Người Sắc tầm thường, nhưng gọn gàng. Một sắc đẹp quyến rũ, táo bạo.

Sắc kéo ghế ngồi, khoát tay bảo :

— Xin quý vị cứ tự nhiên cho.

Nhàn vừa định đứng lên thì Sắc đã bảo :

— Này, đừng có vẽ nước nôi gì nữa ! à, vợ chồng anh Lực hôm nay đi ăn hiệu phỏng ?

— Anh chị ấy sang bên ông cai Đản ăn cỗ.

— Thế ở nhà cũng có cô nữa đây này.

Sắc nhìn mâm cơm nheo mũi nói đùa :

— Sang quá ! Cảnh cãi, giờ lụa... giờ lụa bà sêu phải không ? Ăn một miếng xem nào...

Nói rồi Sắc nhón một miếng giò bò vào miệng nhai rất tự nhiên. Vừa ăn nàng vừa bảo :

— Xin lỗi nhé. Quên mắt, có mấy khách lạ.

— Bạn tôi cả đấy, cô ạ. Anh Hoài, viết văn..

— Thế ư ? Hân hạnh quá. Tôi rất thích đọc tiều thuyết đấy nhất là của Lê Văn Trương...

Tinh nhìn bạn cườikin đáo. Anh giới thiệu tiếp :

— Chị Hạnh, chị họ tôi, làm nữ điều dưỡng...

— Chắc cô làm trong nhà thương ?

Hạnh đáp bằng một nụ cười.

Ngồi một lúc Sắc đưa tay lên che miệng, ngáp dài :

— Hôm qua thức khuya. Bã cả người.

Nàng đứng lên :

— Thôi. Xin phép. Về ngủ đây. Mệt quá !

NIỀM TIN ● tiều thuyết dài của VĨNH LỘC

Ra gần cửa Sắc chợt quay lại :

— À, chút nữa quên. Tôi nay tôi mời cô Nhàn với anh Tinh đi xem ciné đấy nhé. Phim hay lắm .. « Tắc nít cô lo » cần thận. Với một anh kép rất bảnh trai.. Hình như là « Cờ la Gáp » thì phải ?

Tinh nhìn Nhàn đôi mắt dò hỏi. Nhàn từ chối :

— Thôi. Chị cho em ở nhà.

— Chị quên rằng Nhàn chỉ thích đi xem cải lương thôi ư ?

— Ở tỉnh thành mà không biết xem ciné thì quê quá ! Sắc cười nheo cả mắt lại. Nàng dặn Tinh :

— Nhờ chờ tôi ở nhà đấy nhé. Thôi, xin kiếu.

Sắc quay ngoắt ra. Bóng tà áo hồng phát phor trên khung cửa hẹp.

**

— Anh nhảy với tôi một bản nhé ?

Tinh lúng túng lắc đầu :

— Tôi có biết nhảy đâu.

— Anh cứ ra với tôi. Tôi sẽ đưa anh đi. Dễ lắm .. Tinh vẫn từ chối.

— Thôi cô ạ. Nhảy không quen, ngượng lắm. Sắc cười khúc khích.

— Nếu vậy thi anh ngồi đây nghe âm nhạc vậy. Hôm nay tôi mời anh đấy. Anh uống một ly Martel soda nhé ?

— Cô cho tôi uống nước cam thì hơn

— Trời ơi ! Thanh niên gì mà rượu không biết uống, khiêu vũ không quen... Thôi thế anh ngồi nghe âm nhạc vậy.

Sắc gọi hai ly nước cam. Nàng bảo Tinh :

— Rồi lát nữa anh xem âm nhạc lên. Đèn màu mờ hờ. Từng cặp đưa nhau đi theo nhịp kèn... Mê ly lắm !

Tinh cười ngờ nghệch trước câu nói thành thạo lém lỉnh của cô bạn vũ nữ.

Từ một góc nhà, âm nhạc dịu dàng nỗi lên. Ánh điện xanh chan hòa trên sân gạch hoa bóng bẩy. Từng cặp trai gái dịu nhau ra sân. Những gã đàn ông diêm dúa trong bộ vân phục đắt tiền. Những à đàn bà ống ẹo trong tấm áo mỏng phô rõ từng đường cong khêu gợi trên thân thể. Họ ôm lấy nhau say sưa bước theo nhịp kèn khiêu vũ. Trong ánh sáng mơ hồ những tấm thân thơm mùi phấn hương quần lấp nhau. Một vài cặp tình nhân đi lướt qua chỗ Tinh ngồi :

— Gã đàn ông ghé sát vào mặt ả đàn bà, say sưa và lời lả. Âm nhạc vẫn dịu dàng. Sắc ngồi ngây ra ngắm lũ người (đọc tiếp trang sau)

OPTIQUE SCIENTIFIQUE
Hàng KIẾN THUỐC
TRẦN - VĂN

12. PHAN - THANH - GIẢN - SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

ĐỜI MỚI số 143

Thần hiệu HỒI XUÂN TÁN



Chú trị Cảm mạo thường hàn, phát nóng, phát lạnh. Hoặc ăn siumi đì lạnh lèo, cho nên gây ra chứng bệnh la mửa, tay chân co rút, tứ chi rủ liệt, hàn rãig ngâm cứng, trong ruột quẩn đau, tức là chứng bệnh thời dịch rất nguy hiểm đến tính mạng, lập tức dùng :

HỒI XUÂN TÁN

một ve liền thay kỳ công cầu cắp, như thách được, đi xa mua theo hộ thần.

Nhà thuốc : BÌNH AN CÁC
số : 43 đường Piaget - Cholon

**QUÁN QUÁN
TỬU DIỄM**

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

**SIÊU QUÁN
tửu diễm**

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON



VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả đẽ ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.

Bước tin nhiệm của sở quân y Pháp ở Saigon.

Xin mời lật vếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON



NIỀM TIN • **tiêu thụyết dài** của Vĩnh Lộc

ôm nhau quay cuồng trên sân hoa.

Âm nhạc dứt. Bóng đồng rời khỏi sân nhảy. Tiếng huyên náo ào lên một lúc. Đèn bật sáng, trơ trọi

Một gã đàn ông lại mời Sắc nhảy. Sắc vui vẻ đứng lên, bảo Tình :

— Xin lỗi anh nhé.

— Cô cứ tự nhiên.

Đèn lại tắt. Nhịp kèn bắt đầu một điệu khác, dần dật, quay cuồng, thúc dục. Sắc nép trong cánh tay gã đàn ông. Hai người ôm sát nhau rồi rời ra. Chân họ bước dần dật theo nhịp kèn. Từng cặp chân nhún nhảy. Điểm vào đó một vài cặp mắt, nụ cười đì thõa.

Ở giàn kèn một gã nhạc sĩ dương cầm phùng mang. Chiếc kèn đồng phát ra những âm thanh dài, theo thê. Một anh nữa đương nhẹ cỗ hầm rồng ra cười bên hai cái bầu xúc xác. Tiếng trống kêu ròn loạn xạ. Lát lát đám nhạc công lại ùa nhau kêu ré lên một tiếng.

Y như thê một bài mới trong phim chiếu bóng « Tác Dang ».

Tình ngâm cái trò đùa đòn có phụ họa âm nhạc ấy bằng một con mắt dũng dung, khinh thị. Lần đầu tiên anh bước chân vào một nhà khiêu vũ. Cái thứ nghệ thuật — nếu có thê liệt được vào hạng nghệ thuật — của phương tây nhập cảng vào đám người Á Đông trưởng giả này không gây được một chút cảm tình nào với anh cả.

Sắc về bàn. Nàng nhất định nắm tay Tình kéo ra sân khi bản nhạc bắt đầu :

— Anh cứ ra nhảy bùa với tôi một bản, cho vui.

Tình nhăn nhó :

— Thôi. Xin cô tha cho tôi !
Gã đàn ông lúc này lại xâu đến bên Sắc : « Xin em một bản nữa ».

Sắc quay lại nhìn Tình, nụ cười nửa khêu khích nửa thương hại.

Tình nhẫn nại ngồi xuống. Lúc qua mặt anh, Sắc bảo :

— Chờ em nhé. Nhảy mấy bản nữa rồi về.

Giọng Sắc nồng nịu và tiếng xưng em quen miếng làm Tình ngạc nhiên.

(còn tiếp)

Đọc Đời Mới từ số 122

Đại tiều lầu SOAIKINHLAM

496, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RÁI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT CHIẾU ĐÁI ĂN CẨN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Giữ cho giày quý Bà mới mài

Phấn HẢI QUANG

trắng, mịn không dính quần áo

Thuốc ho trái nho PECTO-CHERRY



Dầu
Cù-là

MAC-PHSU
GỐC MIỀN-DIỆN



CHỈ CẨN VÀI HỘP

ĐẠI BỒ NGŨ TẠNG TỊNH

LA-VẠN-LINH

là ngài có thê hồng hào khỏe mạnh trở lại

Ăn không ngon, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài !

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tạng
Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biêt
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ
đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tạng Tinh
La Vạn Linh được nổi tiếng nhất.

Tông phat hành
Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON

Có đà bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX

Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên
(Quinine actice)

cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quản thử số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine actice)

cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hyggiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

TÊ BẠI, PHONG THÁP và tất cả các bệnh do máu xấu
gây ra, chỉ một phương thuốc thản

Thuốc rượu 39 Nguyễn an Cư

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ
thấy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, tré
vui và mau lên cân. Có đà bán khắp nơi đại lý Ta và Tân.
10 đồng 1 hộp có cả bột quế

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
l ve dầu TÙ BI

Chủ trị con nit, ho nóng, làm kinh, bú không tiêu, sinh bụng.

Sãi, đẹn, ghê, lở, thủy lỗ tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tân

Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON — SAIGON

Golden Club



VĂN CHÁNH THƠ XÃ

115 đường Gia Long — Sau chợ Saigon

MỚI VỀ ! đầy đủ thêm SÁCH HỌC

Pháp và Việt cho học-sanh các trường Pétrus Ký, Gia Long Chasseloup, Marie Curie, Jauréguiberry và các trường tư.

— Các bức tiêu học, trung học, đại học và các ngành chuyên môn.

CÀN BẢN THẢO giá trị để xuất bản

SÉ XUẤT BẢN ! săn sóc cách nào cho sự học con em mau tăntới
của NGUYỄN HIẾN LÊ



CHIEMISE MAY SẴN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút. Col Indéformable Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette và Cravate tuyệt. Có Chemise Veste dù màu.

SÀM
NHUNG

CƯỜNG HUYẾT TINH

Dụng dược phẩm bảo bàng, bào chế rất tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi bổ lại não cần hưng vượng, thêm tuổi sống lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt để thọ thai. Khi sanh rồi, Huyết xấu, tay chân lạnh, té nhức, nên dùng phục hồi sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam Phụ Lão Ấu trưởng phục.

Cường huyết tinh

Nhân « Thần hổ » sống đầy đủ sức lực khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường



Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON

Hộp thư tòa soạn

Bạn Huỳnh Văn Thu.

Bạn viết lên một trang giấy nhẹ. Thân mảnh

Bạn Thành Hué (Bắc Ninh) :

Bạn viết lên một mặt giấy đè tiện xếp cẩn
nhé. Thân mảnh.

Bạn Minh Phương (Huế) :

Bạn có khả năng dày. Nếu phát triển thêm.
Bạn tìm những đề tài mới lạ, thì hơi sẵn sàng tiếp nhận. Thân mảnh.

Bạn Ngọc Anh (Huế) :

Thông cảm lâm lâm. Những thư và bài các bạn gửi về rất nhiều nên không kịp đó thời.
Bài của bạn đang xem. Khả quan. Sáng tác
nhiều nữa nhé. Thân mảnh.

Bạn Thành Thành (Đà Nẵng) :

Lời thơ nhẹ. Nhiều hình ảnh đẹp. Có khă
năng. Có gắng phát triển thêm nhé. Thân mảnh.

Bạn Phong Sơn (Đà Nẵng) :

Đã nhận đủ. Sẽ đăng. Không ở Huế nữa ư ?
Thân mảnh.

Bạn P. Hoài. (Sài Gòn)

Hoan nghênh. Đợi « Tư tưởng và sáng tác »
của bạn. Thân mảnh.

Bạn Thành Nguyên (Đà Lạt) :

Đã nhận đủ. Đang xem. Đa q.

Bạn Ái Việt Hoài Phi (Huế) :

Hoan nghênh đây. Độ này viết ít thế ?

Bạn Nguyễn Thành Mai Huyền Lam (Hội An) :

Chẳng nhận được tin gì cả. Bạn làm à ?

TRUNG HỌC

MINH TRIẾT

Số 45/4 & 5 Ruelle Général Lizé
(gần Bờ Lao Động và rìa chuối)

KHAI GIẢNG : 1er Décembre 1954

GHI TÊN TỬ : 15 Novembre 1954

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT

Đệ lục (140\$) Đệ thất (120\$)

Lớp Nhứt (100\$) Lớp Nhì (95\$)

Lớp Ba (90\$)

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP

3e Moderne (220\$) 4e Moderne (180\$)

5e Moderne (150\$) 6e Moderne (130\$)

LỚP TỐI : từ 7h.30 đến 9h.30.

Đón gấp để thi :

Bacc — B.P.C. và thi vô Đệ thất
Gia Long — P. Ký.

Do sự đảm nhận của một nhóm
Giáo sư Cử Nhân và Tú Tài đang
dạy trường công và trường tư.

Hiệu trưởng đã 21 năm ở trong
nghề giáo huấn.

Trường có đèn điện, quạt máy,
nước lọc. Mực và giấy chậm phát
không cho học sinh.

Bớt 10% cho hai anh em và 15%
cho ba anh em ruột.

CHÚ Ý : Mở một lớp « Truyền Bá
Quốc Ngữ » ban đêm không lấy tiền
cho trẻ em nghèo.

Giữa các bạn chơi ảnh

(tiếp theo trang bìa sau)

tộc, đại chúng, hay xây dựng»
to tát

« Chụp hình phải có sự say sưa của kẻ
đi săn, sự kiên nhẫn của người câu cá
vì nhà nhiếp ảnh chẳng phải là 1 người
đi săn hình ảnh, một người đi câu
« động tác » v?

« Bi săn là gì nếu chẳng phải là 1
cuộc du ngoạn cương nghị, tò điềm bối
thú rình nấp, bối tài nhầm bắn giặc, bối
phản thường của cẩm vật đoạt được.

« Bi câu là gì nếu chẳng phải là trò
tiêu khiển kiên nhẫn và tinh lẻ dồn
về ham mê. Một cuộc đợi chờ rình bắt.
Ngút quang lối những phản ứng tinh
chóng kịp thời khiến ta tóm được « mồi
ngon ».

Với súng là máy ảnh tốt, bạn sẽ thử
tài thiện nghệ săn hình để thu lượm được
nhieu kết quả.

Với lưỡi câu quang học « cá sít » và
cuộc đí câu sẽ thành công lật tung vì những
hình ảnh đẹp chỉ thoáng qua trong giây
lát sẽ được ghi lại và bền mãi ».

Các bạn ạ :

« Mọi thứ đều qua, đều xoa nhòa, chỉ
kỷ niệm vẫn sống mãi • nhất là kỷ niệm
bằng hình ảnh.

Có phải thế không các bạn.

MINH ĐĂNG KHÁNH

★

Chúng tôi vừa được thư của bạn
Lê Anh Tài, (được giải đặc biệt về
nhiếp ảnh hồi tháng 8 vừa qua) mời
các bạn yêu nghệ thuật nhiếp ảnh
hưởng ứng cuộc triển lãm tại Đức.
Chúng tôi đồng nguyên văn bức thư
của bạn Tài lên đây. Mong các bạn
chú ý :

Chúng tôi rất hân hạnh báo tin ông biết :
Tác phẩm « Võ Đè » của tôi in trên bìa
Đài Môi số 81, được « Giải thưởng đặc
biệt » tại Đại Hội nhiếp ảnh quốc tế do liên
đoàn thanh niên sinh viên thế giới (World
youth students' Federation) tổ chức lần thứ
nhất tại Karachi (Đại Hồi) tháng 8 vừa qua.

Đồng thời tôi lại nhận được giấy mời của
cuộc triển lãm ảnh quốc tế tại Munich (Đức)
1955. Mong ông sẽ cho đăng tin này lên báo,
để anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh đồng hưởng ứng
và cho thế giới hiểu thêm nền nhiếp ảnh Việt
Nam. Xin hỏi điều lệ tại :

Internationale

Fotoausstellung München 1955

17, steinstraße,

Munich 8 (Allemagne)

Hoặc : Lê Anh Tài, 48 Bonard Saigon.
Ngày khóa sổ nhận ảnh : 31-12-1954.

HỘI CÔNG-THƯƠNG

SAIGON

Góc đường Vannier và Georges Guynemer

XUẤT NHẬP CẢNG

Điện Thoại số 22.137

SAIGON



Khóa dạy hàm thụ Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT NAM khóa học RÁP và SỬA máy VÔ
TUYẾN ĐIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ. Bài vở để hiểu bằng Việt Ngữ. Thực hành
đầy đủ như Âu Mỹ. Hết khóa sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng về ngành
chuyên môn.

Bên trường đã đào tạo được rất nhiều anh em theo học được kết quả mỹ mãn.

Ghi tên học lúc nào cũng được — Tại trường có khai giảng khóa :

1. HỘI THÍNH VIÊN V.T.D.H.H. — 2. ĐIỆN TÍN VIÊN — 3. RÁP và SỬA
máy thu thanh V.T.D.

Viết thư hỏi học tại trường Chuyên Nghiệp V.T.D. LECTASON 278, đường Trung Nữ
Vương (P. Blanchy) Saigon — D. T. 22.087.

VIỆN BAO CHẾ LE NOM

THUỐC TRƯỜNG THỌ

Một dược phẩm bao chế theo phương pháp khoa học tối tân do bao nhiêu sự cố
gắng để phối hợp dung hòa với những thuyết của 3 bác sĩ VORONOFF HAUSER và
BOGOMOLETZ.

Đề tăng cường « sinh lực » giúp cho người đời sống lâu, trẻ trung « chệch già »
Có biệt tài giúp cho « da óng suy nhược », tóc sờm bạc, chóng lây lại « súc hăng hái ».
Giúp « phụ nữ giữ gìn nhan sắc tươi thắm bền lâu, xóa bỏ những nốt nhăn »
trên má ».

Giúp cho « trẻ em » sức khoẻ « hùng cường tráng kiện ».

Muốn làm đại lý do số 30 đường Cl. Grimaud Saigon có bán các tiệm thuốc Hoa Việt.

Tận y dược và thuốc gia đình Phương ngứa cách trị tại nhà mình — tác giả Bác sĩ

Ngô Nhơn Trọng bán theo địa chỉ trên đây.

Đại gia đình học sinh

(tiếp theo trang 21)

việc «bồi bếp» nghĩa là đun nấu, quét dọn, giặt giũ. Họ không ghen tỵ với nhau, ai gặp việc gì thì người ấy làm. Đấy anh xem: Từ hôm 20-10-54 đến giờ không được tiền tiếp tế, thế mà anh nào có còn tiền hay khéo xoay trớ, là anh em đều ăn, chứ không giấu lấy một miếng.

— Thế sao có tin các anh đã gửi kiến nghị lên tổng ủy xin tiếp tế mà.

— Có đưa đây và có lẽ chỉ vài hôm nữa là các anh em sẽ được lệnh; hơn nữa cũng vì chưa chắc sẽ được ở đây nên trên tổng ủy cũng chưa xét đến. Bây giờ đã được yên trí rồi, chúng tôi tin rằng tòa tổng ủy sẽ chú ý đến số phận của các anh em đang sống ở đây.

— Ở đây vẫn đề vệ sinh còn thiếu sót nhiều lắm.

— Trong phiên họp tối qua, anh em đã nêu ra việc đó và theo chúng tôi được biết, một ngày gần đây sẽ có một sự cải tổ lớn lao trong trại này.

... cứ dần đi đi mãi, hết từng trên lại xuống tùng dưới, chung quy đâu cũng vậy. Anh em hãy còn sống rải rác chưa có nơi chỗ nhất định.

Chợt nhớ ra, tôi vội hỏi:

— Sao các anh em ở đây mà không đưa lời kêu gọi lên các tổ chức quốc tế hầu mong họ có thể giúp đỡ mình được một phần nào chăng?

— Cái đó nhất định rồi, nhưng vì việc tổ chức ở đây chưa xong, anh em định khi nào công việc hoàn thành sẽ tổ chức một buổi dạ hội, hứa mời các tổ chức quốc tế đến dự để luôn thề họ hiểu qua cuộc sống ở đây. Sáng nay có mấy phóng viên báo ngoại quốc đến. Luôn dịp, chúng tôi muốn dành lên một tiếng chuông để kêu gọi các nhà hữu quyền hãy săn sóc đến anh em một chút?

Tôi tin rằng chỉ trong ít bữa nữa khi mà công việc đâu vào đấy, anh em sẽ đến đây ở rất đông và trại này sẽ trở thành một trại gương mẫu để thâu nhận tất cả các anh em đến sống chung trong «đại gia đình học sinh» này.

Tôi như mải mê với ý nghĩ say sưa đó. T. dần tôi quay về cùng lúc L. đang bắc nồi cơm ra.

— Anh ở đây ăn cơm với chúng tôi thêm bữa, chứ không thêm miếng đâu. Chẳng biết nói gì hơn, trước những cử chỉ đẹp đẽ đó, tôi gật đầu ứng thuận. Anh em quay quần trên chiếc chiếu đã thường thức hương vị của khói cơm đang bốc ra leo niêm sống dậy tin tưởng.

Đô Thành 11-1954
BÌCH NGÀY

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ
Thuốc mới, giá rẻ — Tiếp rước vui
về mau mắn.

— Một thể tài mới...
— Một tinh thần mới...
Trong các công trình sáng tác hay biên khảo
«loại mới» của Nhà Xuất Bản

NGƯỜI BỐN PHƯƠNG

— Nhà xuất bản NGƯỜI BỐN PHƯƠNG rất hoan nghênh sự cộng tác của tất cả các bạn yêu văn nghệ xa gần.

Thư từ giao dịch
nơi Ông BÙ XUÂN GIÚNG
số 71-15 A Đường Audouit
SAIGON

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục
TẠI NHÀ KHIÊU VŨ

GRAND MONDE

Do cặp tài tử

JOE, MARIANNA VÀ LISBETH
TRÌNH BÀY

BÁNG TIN CẬY



Pharmacie
HUỲNH-VĂN-HÚY
Ex. Pharmacien Principal de L'A.M.I.
N° 117 Boulevard Bonard
SAIGON

— Anh ở đây ăn cơm với chúng tôi thêm bữa, chứ không thêm miếng đâu. Chẳng biết nói gì hơn, trước những cử chỉ đẹp đẽ đó, tôi gật đầu ứng thuận. Anh em quay quần trên chiếc chiếu đã thường thức hương vị của khói cơm đang bốc ra leo niêm sống dậy tin tưởng.

— TRANG 42 —

BẠN ĐỌC THẦN MẾN

Yêu cầu các bạn mua báo dài hạn
mỗi lần đổi địa chỉ tin cho Ty Quản Lý
biết để tránh sự lạc báo.

Thư báo đảm bảo về nhà báo xin để
địa chỉ:

Ô. Trác Anh, 117 Trần Hưng Đạo
(Chợ lợn).

Bưu phiếu, ngân phiếu xin để tên:
Ô. Trác Anh hộp thư 353 Saigon.

(Chờ dừng để tên ông chủ nhiệm:
Trần Văn Án).

Giá báo Bời Mới

dài hạn ở Nam-Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

3 tháng..	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin để tên:
Ông TRÁC - ANH
Hộp thư 353 - SAIGON

Để được CHÂN LÝ HÓA doi
minh nên xem tạp chí
TÌM HIỂU

THÔNG-THIÊN-HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-đức, không
dảng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá
Chân-lý

Giải-quyet nhiều vấn-đề khó-khăn
khó-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì? và Sứ
mạng của Ta đối với Ta, đối với
Gia-đinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bào, Công-chức, tư-chức,
thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim
Hiểu Thông Thiên Học.

Bao-quán : 33 đột-tâ Grimaud - SAIGON

Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN
Chủ bút : NGUYỄN-THỊ-HAI



MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠI

Hàng đúc TRÍ-BỘ

Số 87, đường Arras - Saigon - Điện thoại 6 21.133

Lãnh đúc tiện rèi và làm đồ nguội các khí cụ và máy
móc bắn, sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam
rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo - CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

GIỮA CÁC BẠN CHƠI ẢNH

TRÀ LỜI.

Bạn Đoàn Việt Hùng
(K.B.C. 50935) :

Cũng có thể có những dịp mua được máy tốt. Nhưng tiện hơn hết là bạn nên đem đến những hiệu bán máy, có thợ chuyên môn xem xét lại kỹ lưỡng hơn. Chúng tôi hứa sẽ giúp bạn đều mong muốn đó.



TRÀ LỜI CHUNG

Các Bạn Diệp Hoài (Bắc Ninh), Lê Quán (Hải Dương), Trần Tân (Huế) :

Lẽ nhiên các bạn phải am hiểu vững về phần kỹ thuật mới có thể có được những tác phẩm nhiếp ảnh khả quan.

Phần kỹ thuật cần chú trọng đến :

A— VỀ HÌNH THỨC

1).— **BỐ CỤC:** Vật chính, phụ gọn gàng cân đối (theo luật 4 điểm cân góc) chú ý đến đường chân trời.

2) **ÁNH SÁNG:** Chiếm phần rất quan trọng, đề tăng giá trị một bức ảnh được rõ ràng. Phải biết dung hòa ánh sáng để không thiếu, không gắt quá.

Biết lựa chiêu ánh sáng để có những bức ảnh có « ánh sáng bên » hoặc « phản quang »

3) **TỐC ĐỘ:** Ngoại vật có những thứ di động luôn nên cần phải am hiểu kỹ lưỡng để biết xếp đặt cự ly và độ chớp.

B.— VỀ NỘI DUNG

Một bức ảnh có hai giá trị :

1) **GIÁ TRỊ THỰC TẠI:** Ngoại vật « có thể xếp đặt » thế nào, thu hình đúng như vậy, dù đối tượng ấy TĨNH hay ĐỘNG. Nhà nhiếp ảnh chụp được bức hình phong cảnh thiên nhiên hoặc hình một lực sĩ khỏa thân, lấy nỗi được những đường cong, những bắp thịt nở nang gân guốc... v.v...

2.) **GIÁ TRỊ TẠO TÁC:** Ngoài giá trị thực tại, bức ảnh có thể có thêm giá trị



THÈM « TỰ DO »

(Ảnh của MINH TUYỀN)

tạo tác. Do lập trường riêng. (Vì mỗi người nhìn sự vật theo từng quan điểm riêng của mình). Nhà nhiếp ảnh thu hình ngoại vật, « xếp đặt » thế nào để tác phẩm đó có thể « NÓI » lên được một cái gì ? Đó là lối ảnh diễn tả tư tưởng và tâm trạng của mình để người xem cũng cùng rung động với cảm quan của mình.

Một khuôn mặt đẹp, khi thu hình đã có sẵn những đường nét khả ái, thay vì bằng lối chụp thường nếu ta « bố trí » chẳng hạn như cặp mắt dõi nhìn xa xôi để bức ảnh có thể diễn tả một nỗi lòng buồn man mác.

Chắc các bạn đã xem phim « CÁI LUỒI » (La Red) một phim được giải nhất về diễn tả bằng hình ảnh, chỉ một cái nhìn của Rosetta cũng đủ chứa đựng bao sự thèm muộn khát khao.

Hoặc giọng mồ hôi của người chiến binh, bắp tay gân guốc của người nông phu cầm cày, đôi chân chắc nịch của bác phu kéo xe nặng nề dốc cũng đủ để « NÓI » được đến « sức người » trong đời sống còn cần phải đấu tranh (?)

Có người cho rằng ngoại vật thu hình

vào tấm ảnh là 1 THỰC THỂ CHẾT dù như chụp 1 người đang đi, trên ảnh chỉ thấy người đó « như là 1 mảnh gỗ ». Nếu ta chụp nhiều kiểu tiếp theo động tác, lúc nhìn phim (chiếu phim) ta sẽ thấy bước chân xuống. Như các bạn đã thấy, phim « bóng » là gì (?) nếu chẳng phải là 1 tiếp nối... những hình ảnh bất động

Vậy muốn có 1 bức ảnh hoàn toàn diễn tả, « nói » lên được 1 cái gì trước hết phải cần có 1 căn bản kỹ thuật, sau phải « tạo nên » bức ảnh một tư tưởng gì »

Vẻ đẹp thực tại chỉ là một vẻ thuần túy. Vẻ đẹp tạo tác là vẻ thuần túy có một tư tưởng, và vẻ « xây dựng » là vẻ « đẹp tạo tác hướng đi lên rõ rệt, làm chứng bằng hình ảnh sức sống của dân tộc đấu tranh.

Để kết luận, xin các bạn mới chụp đừng có ngần ngại chém bước vì lý thuyết mang những danh từ

MINH ĐĂNG KHẨN

(đọc tiếp vò trang 4)

DÀI HẠN