

Tuần báo Xã hội Văn hóa - Nghị luận

ĐỜI MỚI

Số 142

Từ 28-11 đến 5-12-54

Nam Việt. 6 đồng
Trung, Bắc, Miền, Lào . . . 8 đồng



(Ảnh của Nghiêm Vĩnh Cần)

TẠP CHÍ XUẤT BẢN NHIỀU NHẤT TRONG NƯỚC



VĂN ĐỀ SÁNG TÁC THƠ

HƯỜNG ỦNG thiện chí và việc làm đầy ý nghĩa của các anh Chau Lèn, Thượng Lớn và Huy Phương, — trong mục đích tìm hiểu và bồi khuyết lỗ nhau, — tôi xin gộp chút ý kiến về vấn đề trên.

Một bài thơ thành công hay không tùy nó rung cảm được người đọc hay không. Và có rung cảm là có tác dụng, tác dụng lành mạnh xây dựng hay phá hoại. Lấy điều gì là để làm cản bước, chúng ta xét « văn đề sáng tác thơ ».

Rung cảm của thời đại chúng ta phúc tạp, muôn mặt. Mười lăm năm về trước Thé Lữ đã nói lên từ « đáng yêu kiều khách gai nhân, nét mong manh thấp thoáng cánh hoa bay » đến cảnh cơ hàn nơi nước đọng bùn lầy (« đây đần muôn điệu »). Người văn nghệ sẽ đứng ở Khía cạnh này hay khía cạnh khác hoặc tham bắc tất cả trong cái Rung cảm toàn diện.

Một nhà thơ « mang cho mình chiếc áo chiến sĩ xã hội » là thơ họ « thành rú những lời lẽ nghị luận tranh đấu »? Không hẳn thế. Quan niệm như vậy ta sẽ thu hẹp vai trò của họ lại. Đề tài thơ tranh đấu xã hội rộng bao la: cảnh cơ cực của em bé đánh giày, người phu xích lô, người nông phu căm căm nán tháng, đời sống nơi xóm nghèo lao động v.v.. là phản ánh của xã hội đồng đảo đó, thơ họ thiêu gi những cảm xúc bồng bồng, chau thành tha thiết.

Có lẽ cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu nhà thơ mang một thái độ chính trị? Linzatina, trong thời kỳ tiên cách mạng, Paul Eluard, giữa căn « sốt rét » chủ nghĩa phát xít, Quốc xã, chẳng hạn... đều có làm thơ chính trị.

Vì vậy, theo thiền ý của tôi, không có « văn đề sáng tác thơ » mà có vấn đề « rung cảm trong thơ »?

Chúng ta cũng lấy đây làm chỗ đứng để xét THƠ TỰ DO.

Địa vị cũng như giá trị nội tại của thơ tự do đến nay đã là một sự thật. Vì vậy cũng không có vấn đề « sáng tác thơ tự do ». Ta chỉ cần kiềm thảo hiệu lực rung cảm của loại thơ đó mà thôi.

Ai cũng công nhận làm thơ tự do rất khó, cần qua một thời kỳ « dạn dày với khuôn khổ cũ ».

Luật đào thải sẽ giúp chúng ta loại trừ dần những mầm non ốm yếu hay ráo ráo quá sớm.

Theo ý tôi, thì ca hiện đại chưa có lối thoát vì thiếu một rung cảm chân thành, tiến bộ. Để đúng đường rung cảm sẽ giải quyết dễ dàng vấn đề sáng tác.

Thơ chỉ là một bộ môn văn nghệ. Phải chăng sẽ thấu đáo và khái quát hơn, nếu chúng ta đồng ý đặt vấn đề « HIỆN THỰC MỚI trong Văn Nghệ »? (!)

CHẾ TẨN LĨNH

(1) Năm 1945, N. D. T. đã có một bài khảo luận ghi trại về « Vấn đề hiện thực mới ». Từ bấy đến nay, câu chuyện vẫn im lìm trong khu vực Quê già mà Văn Đề chưa được đặt đúng và hiệp giá trị lịch sử của nó.



Hộp thư tòa soạn

Bạn Bảo Kim (Đã trả) :

Hùng hồn như thế rồi. Rất hoan nghênh. Thành mến.

Bạn Nguyễn Sơn Hà (Huế) :

Đã nhận đủ. Bạn nên tìm những thể tài là đại loại như bài đầu đã đăng. Thành mến.

Bạn Trương Anh (Tây Ninh) :

Lời thơ khá quan. Bạn viết nhiều nữa nhé. Cố triền vọng. Cố người muốn phổ nhạc bài thơ của bạn.

Bạn Trần Tang (Huế) :

Sẽ dành bài thơ của bạn vào số Xuân. Đa tạ.

Bạn Phượng Liêm (Huế) :

Bạn tả hay quá. Có thật như thế không? Tôi quá nể. Thành mến.

Bạn Diên Long (Sài Gòn) :

Bạn khéo nhún nhường lắm. Cứ gửi, lẽ cố nhiên chúng tôi phải nồng dở.

Bạn Mạnh Sra (Gia Định) :

Khả quan. Nhưng đề tài cũ. Cần mới lạ. Thành mến.

Bạn Lê Tê En Nờ (Cầu đất) :

Đề tài « Mùa trắng như » chẳng mới mê tí nào cả. Nhưng cảm xúc chân thật ấy đáng khuyễn khích lắm. Thành mến.

Bạn Tôn Nữ Hạnh (Sài Gòn) :

Hoan nghênh thiện chí của bạn. Bạn cứ gửi đề biết mà giới thiệu.

Bạn Tạ Ký (Huế) :

Bạn quá. Thứ lỗi nhỏ. Sẽ dâng vào số xuân. Có hồi ký xuân nào vui không? Thành mến.

Bạn Mai Khắc Huy (Nha Trang) :

Có thể chứ, tiến bộ rồi đấy. Sẽ có dịp đăng. Chúc sáng tác nhiều. Thành mến.

Bạn Song Hải Tâm (Hà Nội) :

Bạn quá khéo. Cứ viết đi chứ. Mến là đừng nản, dân sành sỏi ra nhiều ý hay. Cầu nhận xét thật tình vì. Thành mến.

CÙNG CÁC BẠN :

Thanh Lam (Sài Gòn) Thái Công Nhiều (Cà ná) Diên Nghị, Hợp Minh, Hoàng Việt (Huế) Hoài Ngọc (Nha Trang) Nguyễn gia Sơn (S.P 4826) Vũ Nguyên (Sài Gòn) Tô Thùy Yên (Tân Bình), Huyền Viên (Nha Trang), Ngô Thủ Hoàn (Đà Nẵng) Trúc Tâm (Kiên Giang), Thiên Chương Nguyễn Bá Thảo; Nguyễn Nhuệ Hồng (Sài Gòn) Hồ Sơn Hữu (Sài Gòn) Anh Dân (Tây Ninh) Hoài Linh Bình Giang (Truồi) :

Thư và bài của các bạn chúng tôi đã nhận đủ, đang xem. Đa tạ. Chào thành mến.

CHỦ NHẬM: TRẦN VĂN ÂN
QUẢN LÝ: TRÁC ANH

In tại nhà in riêng ĐỜI MỚI
117, đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
Điện thoại: 793 Chợ Quán
Hộp thư: 353 Saigon



ĐỊNH NGHĨA TRUNG LẬP

TRONG XÃ HỘI loài người, ở đâu cũng thế, dù ở Tây Âu, Đông Á, hay Bắc Mỹ, ở xứ lạnh hay xứ nóng, thái độ mà đa số người ta chịu có là thái độ trung lập.

Bạn đã từng mục kích bên lề đường những vụ hiếp đáp như là người mạnh đánh kẻ yếu, đứa lớn xô đập đứa nhỏ, kẻ có bê thê mảng chửi người cô thế. Chắc bạn cũng như tôi ít khi thấy có ai can thiệp phân giải công bình, khuyên lơn người ta bớt hiếp đáp nhau. Bạn có lẽ đã nhận ra rằng hầu hết người đi đường đều làm lơ trước những sự kiện có thể lôi cuốn họ phải làm chứng.

Bình sanh người ta sợ hãi sự, và thích vô sự. Mà sợ hãi sự cũng vì « sanh sự sự sanh », rồi lôi thôi mãi. Nhưng sở dĩ « sanh sự » là vì ở dưới chế độ « nhân trị » (dùng danh từ Đời Mới của ông chủ nhiệm), tức là ai mạnh người ấy hơn, là « vô pháp luật », không ắt đâu là phải đấu là quấy, chỉ mạnh thế là có lý phải, còn ở dưới chế độ « pháp trị » (hay dân chủ) thì anh nào già hàm là hơn, kè nào theo đảng mạnh kè ấy làm đúng « pháp luật ». Cho nên người ta sợ hãi sự.

Cũng vì sợ hãi sự mà thái độ của một số đông người trong xã hội là thái độ trung lập. Và trung lập thường được cái lợi không mích lòng ai ; không những mà còn làm vừa lòng cả hai phe đối chọi.

Người ta tin rằng « thật có trung lập » và có « trạng thái trung lập » làm cho Bá Đương tôi cũng nói theo đó thôi. Chớ nghĩ lại thì người tôi không làm sao tưởng tượng được một thái độ trung lập, hay một trạng thái trung lập. Chính khi tôi viết bài hay khi tôi phê phán việc gì, tôi không thấy tôi hoàn toàn trung lập. Tôi bị ảnh hưởng của ngũ quan. Mắt tôi thích là tôi cho rằng đẹp ; lưỡi tôi nếm ngọt là tôi cho rằng ngọt ; tai tôi nghe hay là tôi định rằng đúng ; mũi tôi hưởi được là tôi gọi rằng thơm ; tay tôi rờ êm ái là tôi cho rằng mềm. Bảo tôi: « trung lập » tôi thấy khó làm được.

Tôi nghe ông Nehru cao rao thuyết trung lập, tôi cũng tìm hiểu mãi. Và mãi đến nay tôi chưa định nghĩa nỗi danh từ « trung lập ». Thời may có ông WATKINS, thượng sĩ Hoa kỳ vừa mới cho tôi một ý nghĩ. Ông là chủ tịch ủy ban kiêm duyệt ông nghị McCarthy. Khi ông bị ông McCarthy tấn công ông thiêu « bất thiện vị », ông đáp: « Muốn có người tuyệt đối trung lập thì phải chọn một người « dàn đòn », diếc, cầm và mù ».

Có phần phải dấy, chỉ có người ngu xuẩn (không biết phân biệt) không nghe, không nói, không thấy, thì mới có thể trung lập. Bởi vì có trí khôn là có nhận định, có nghe, thấy và biết nói, là nói cái nào đúng cái nào không đúng. Mà phân biệt và nói ra điều mình phân biệt là không còn trung lập.

Tuy vậy Bá Đương cũng chưa hài lòng mấy về cái định nghĩa « trung lập » của ông Watkins. Lấy đó mà suy ra thì Bá Đương cắt nghĩa « trung lập » như thế này :

« Trung lập » là thấy hư hư thiệt thiệt, nghe thanh thanh thô thô, ngửi thơm thơm hôi hôi, là phải đó quấy đó, là trúng rồi trật, là tốt mà xấu, vân vân, tức là có « mâu » có « thuẫn », bẽ nào cũng xong cả.

Nói thô thì « trung lập » là « ba mươi hai phái ».

Thế giới có gì lạ?

Theo báo « Daily Express » chánh phủ Anh đang tìm cách để thí nghiệm trái bom khinh khí đầu tiên Anh sẽ xin phép Mỹ dùng đảo Eniwetok và nếu Mỹ từ chối, Anh sẽ tìm một đảo khác ở Thái bình dương.

Ủy ban chánh trị đặc biệt của L.H.Q. đã quyết định giao cho Hội đồng Bảo an xét đơn xin gia nhập của các quốc gia mới. Mỹ đã đưa đề nghị xin chấp nhận đơn của Việt Nam và Nam Hán.

Thủ tướng Yoshida sau hai tháng du Lành ở Âu Mỹ đã về tới Tokio hôm 17-11 Ông phải đương đầu với đảng xã hội và đảng bảo thủ, kịch liệt chống chánh phủ thêm lên.

Cô Geneviève de Gaulard, nữ y tá ở Điện Biên Phủ, sau khi hết hạn nghỉ ở Pháp, đã trở lại làm việc với chức cũ trên phi cơ đường Paris Saigon. Cô sẽ vào các chuyếns chờ thương binh về Pháp. Cố quâ quyết không xuất bản cuốn ký ức của cô về Điện Biên Phủ và chuyện cô bị V.M. bắt giam.

Ủy ban liên lạc về vấn đề Đông Dương ở Quốc hội Pháp đã nhóm đề nghị ông nghị Pineau thuỷ trình sau cuộc hành trình của ông qua Đông Dương. Ủy ban nghiên cứu vấn đề tù binh và việc tăng cường quân lực V.M. & Bắc Việt cùng vụ thảm sát Điện Biên Phủ.

Hôm 10-11 trong cuộc hội nghị báo chí, ngoại trưởng mỹ Foster Dulles có tuyên bố rằng ông chủ trương một chánh sách lưỡng đảng và rất mừng được các yếu nhơn đảng dân chủ cộng tác với đảng cộng hoà đề án định chánh chánh sách đối ngoại. Tổng thống Eisenhower đã tán thành hành chí của ông.

Ngày 18-11 là ngày kỷ niệm cựu hoàng Ben Youssouf lên ngôi ở Maroc. Căn nói rõ rằng cựu hoàng đã bị Pháp đưa ra khỏi xứ và bắt an tri một nơi xa. Dân chúng Maroc vẫn còn căm thù với ông nên ngày 18-11 các phần tử quốc gia cõi võ các nhà buôn lòn xú đóng cửa trong 3 ngày để tỏ tình mến tiếc cựu hoàng.

Theo tờ báo Anh « Evening News » Nga đang dự tính một tờ chức phòng thủ chung như kiểu tờ chức Bắc Đại Tây dương của Mỹ. Phòng tuyến của Nga kéo dài từ sông Danube tới Viễn Đông trong đó sẽ có cuộc « Liên hiệp thủ Bờ Đông Âu » giao cho thống chế Rokosovsky chỉ huy.

Ủy ban nguyên tử Mỹ đã dự bị thi nghiệm vào mùa xuân một loạt vũ khí nguyên tử mới tại Nevada. Đây là những thứ « quan trọng nhất » theo lời của một phát ngôn viên chánh thức.

Các nhà cầm quyền Pháp vẫn tố cáo Ai cập nhúng tay vào giúp các phản tử bạo động ở Tunisie hoạt động chống Pháp. Ông nghị Jacques Bardoux vừa chất vấn chánh phủ để biết rõ vụ Tunisie : ông cho hay rằng các đài quan sát ở Tunisie nhận thấy những phi cơ Halifax che kín dấu hiệu quốc kỳ bay trên vùng núi Aurès thả dù những vũ khí xuống cho quân du kích.

Vụ tranh quyền giữa Nasser Neguib sẽ xử êm chảng ? Neguib bị cách chức Tòng thống rồi bị tố cáo là có dính líu vào vụ ám mưu ám sát Thủ tướng Nasser. Song ông được lòng dân làm, như là dân xứ Soudan từ một phái đoàn binh vực ông.

Nasser thấy khi hậu chưa thuận tiện nên chưa dám hạ địch thủ : ông vừa tuyên bố rằng đại tướng Neguib sẽ không bị đưa ra tòa vì xét ra ông không liên can đến vụ ám mưu ám sát Thủ tướng Ai cập ; đại tướng sẽ còn có thể trở lại hoạt động chánh trị nữa. Cần nhắc lại rằng hồi tháng 2, Nasser đã lật đổ Neguib một lần rồi lại xú hòa.



T HÁI BỘ Pháp Mỹ đối với Việt Nam đã được điều hòa và ổn định rõ rệt sau cuộc hành trình của Thủ tướng Mendès France qua Washington.

Ba tháng nay, từ khi ký Hiệp định Genève, Pháp đối với Việt Minh có một chánh sách gần như muốn thỏa hiệp, làm thế giới lo ngại và Mỹ phải nghĩ ngay. Thủ tướng Pháp qua Mỹ đã đánh tan được bầu không khí hoài nghi ấy. Ngoài trưởng Foster Dulles dự định nhóm Hội nghị Manille trước khi Hiệp ước phòng thủ Đông Nam Á được các nước thông quí, sau khi hiểu rõ lập trường của Pháp đối với cộng sản, đã bỏ ý định nói trên ; trong các ngày tối đây, Anh, Mỹ, Pháp, sẽ chỉ tiếp xúc với nhau bằng đường lối ngoại giao để điều chỉnh những phương pháp chống cộng. Đó là kết quả thứ nhứt của cuộc phó hội Hué kỵ trong bốn ngày từ 17 đến 20 tháng 11.

KẾT QUẢ thứ nhì là chánh tình Việt Nam được rõ rệt sau khi Thủ tướng Pháp hội đàm với Tổng thống Eisenhower và ngoại trưởng Foster Dulles. Thông cáo chánh thức được công bố sau cuộc hội đàm, có đoạn nói về Đông Dương như sau : « Một sự thỏa hiệp đã thâu hoạch được về phương sách thi hành chung và sẽ có những cuộc hội kiến để áp dụng chánh sách của Pháp Mỹ ở Đông Dương, hầu giúp các nước liên kết duy trì tự do và độc lập. Các nhà ngoại giao Việt, Miền, Lào ở Washington đã được thông báo về cuộc trao đổi ý kiến giữa Pháp Mỹ, có liên hệ đến mỗi nước này ».

Những nguồn tin báo chí cho biết chi tiết rõ hơn. Đặc viên của « Paris Presse » thông tin rằng : « Ông Mendès France đã đưa ra những đề nghị về chương trình hành động của chánh phủ Ngô Đình Diệm. Chương trình này gồm có những cải cách dien địa, xã hội, hành chánh, mục đích là hiến cho chánh phủ Việt Nam những phương tiện để củng cố uy quyền và thâu phục dư luận công chúng. »

Những nhà bình luận bán chánh thức ở Washington còn cho biết thêm : những chi tiết đã được gởi qua Saigon cho đại tướng Collins và đại tướng Ely để có sự nhất trí trong hành động của hai vị đại biểu Pháp, Mỹ.

Đối với chánh tình Việt Nam, cần phải nhắc thêm lời tuyên bố của đặc sứ Lawton Collins với báo chí Saigon, ngày 17-11, vài giờ trước khi Thủ tướng Mendès France tới thủ đô Mỹ. Vị đại tướng đặc viên của Tổng thống Eisenhower đã nói rõ rằng « chánh phủ Mỹ ủng hộ chánh phủ Ngô Đình Diệm là chánh phủ hợp pháp ở Việt Nam ». Đặc sứ thêm : « Tôi hy vọng rằng các đoàn thể từ nay có thể lập một mặt trận duy nhất sau chánh phủ ấy và cộng tác với chánh phủ để bảo đảm cho tự do và thống nhất xú sô ».

Trước hôm đại tướng Collins tiếp báo chí, Thủ tướng Ngô Đình Diệm cũng có gởi lời hiệu triệu quốc dân nên quên tất cả mọi sự chia rẽ mà đồng lao công tác hùn chống cộng sản.

Chánh tình Việt Nam đã rõ rệt. Vấn đề quân sự cũng sắp bước vào

một giai đoạn mới. Trong khi tiếp các nhà báo ở Saigon, đặc sứ Collins cố gắng đến việc cải tổ quân đội Việt Nam cho thành một đạo binh tối tân ; các sĩ quan Mỹ sẽ cùng các sĩ quan Pháp giúp chánh phủ Việt Nam trong công cuộc này. Vấn đề đã được giải quyết ở thỏa trong cuộc đàm phán ở Washington.

CÁC VẤN ĐỀ về chánh trị tổng quát cũng được thảo luận trong cuộc đàm phán. Hiệp ước Paris cần phải được các nước đã ký kết chuẩn y mau lẹ để thành lập sự thống nhất Tây Âu ; có vậy mới cải thiện được cuộc bang giao giữa Tây Đông và giảm bớt tình hình căng thẳng trên thế giới. Về thuyết « sống chung » mà dư luận hoàn cầu ít lâu nay đã sốt sắng bắn tới, hai nước Mĩ Pháp đã quyết định rằng sẵn sàng mở cuộc thương nghị nếu đổi phuong tò thiện chí, chờ không để đổi phuong dung các cuộc thương nghị mà tuyên truyền cho họ. Ngoài ra, vấn Bắc Phi và vấn đề bang giao Pháp Đức cũng được xem xét giữa Thủ tướng Mendès France và chánh phủ Huékỳ.

Trên con đường về nước, Thủ tướng Pháp có ghé thăm L.H.Q. và đọc một bài diễn văn xác nhận một lần nữa lập trường của Pháp.

ĐỐI VỚI Việt Minh, chúng ta có thể tiến liệu thái độ Pháp từ nay ra sao rồi. Các nguồn tin bán chánh thức còn cho hay tại cuộc hội đàm Washington, chánh phủ Mỹ đã tỏ ý rằng nay đã đến lúc Pháp phải có phản ứng đối với những vi phạm Hiệp định ngưng chiến do V.M. gây ra ở Bắc Việt ; không những Pháp cần phản đối với Ủy ban quốc tế mà còn phải kêu gọi đến dư luận hoàn cầu và đưa vấn đề ra trước L.H.Q. nữa.

Dư luận Pháp Mỹ có vẻ xao xuyến về những tin Việt Minh tăng cường thêm ba sư đoàn và Trung Cộng tiếp tục viện trợ cho V.M. tại vùng biên giới Hoa Việt rộng mấy trăm cây số mà không có cách gì kiềm soát.

Trên đây là những tin quan trọng trong tuần rồi.

Về tin tức trong nước, cần ghi thêm việc Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, long tham mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam được đức Quốc trưởng mời sang Pháp hội kiến. Trung tướng đã tới nơi ngày 22-11. Lúc rời phi trường Tân Sơn Nhứt cũng như lúc tới thủ đô Pháp, trung tướng đều tuyên bố rằng ông đi chừng ba tuần là nhiều lắm rồi sẽ trở về Saigon. Trong khi trung tướng vắng mặt, thiếu tướng Nguyễn Văn Vị sẽ quyền chỉ huy tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia V.N.

BÁY GIỜ còn vấn đề thắc mắc cho người Pháp là hy vọng buôn bán với Việt Minh. Hình như hy vọng ấy đang lẩn lẩn tan rã. Phòng thương mại Hải phòng đã phát hành một thông cáo hiệu triệu các thương gia nên tản cư sự nghiệp sốm ngày nào hay ngày ấy vì nếu chậm trễ thì lo không đủ tàu mà chuyên chở hàng hóa và người. Chủ tịch phòng thương mại đã tuyên bố : « Hội nghị Genève chỉ giải quyết các vấn đề tổng quát về chánh trị và quân sự mà thôi. Chưa có một quyết định gì về các vấn đề kinh tế và tiền tệ hết. Không có một bão dâm gì cho các xi nghiệp ở Bắc Việt ».

Các cuộc vận động của phái bộ Sainteny cho xi nghiệp Pháp đều không có kết quả gì. Ông chủ tịch nhắc lại lời tuyên bố của phó tổng ủy Bordaz không bảo lãnh gì về quyền lợi của người Pháp không chịu rời Hanoi. Chủ tịch phòng thương mại lo rằng các xi nghiệp ở Haiphong cũng sẽ không được bảo đảm sau khi hết thời hạn tần cư.

Báo « Information » ở Pháp đăng lời tuyên bố trên đây đã phải để tựa rằng : « Tiếng kêu SOS của phòng Thương mại Haiphong ».

Sau chót cảnh ghi thêm : « bồn kiến nghị mà ông Montel đã đưa ra trước Ủy ban liên lạc về vấn đề Đông Dương ở Quốc hội Pháp :

« Ủy ban liên lạc rất xúc động trước sự tản triển của tình hình ở Đông Dương từ khi ký Hiệp định Genève tối giờ, nên phải yêu cầu chánh phủ giải thích cho Quốc hội biết những biện pháp trù tính để phục hưng được tình thế nghiêm ngặt ».

KHÁCH QUAN
(23-11-54)

Tin tức trong nước

— Tổng Công đoàn Thiên chúa giáo nhóm đại hội toàn quốc hôm 14-11. Trong những quyết nghị được đại hội chấp thuận có các bón yêu cầu : cho công chúa hưởng quyền lập nghiệp đoàn, triệu tập Hội đồng cố vấn lao động để ổn định lại lương tối thiểu, các công nhân hưởng phụ cấp già dinh nhút nhát.

— 45 tù chánh trị bị giao trả Bắc Việt khi đến Sầm Sơn, đã không chịu theo V.M. và đòi trả về khu vực quốc gia theo thỏa hiệp Genève. Vì vậy ngày 17-11 họ đã được đưa về Saigon. Hôm sau, ông Lai Văn Sang, tổng giám đốc công an Cảnh sát Việt Nam, có dâng một tiệc thân mật, để mừng 45 đồng bào đã chọn tự do.

— Hôm 18-11 đức Hộ pháp Phạm Công Tắc đã xuống Saigon và tuyên bố rằng ngài muốn đích thân xem xét tình hình chánh trị tiền triều ra sao.

— Hôm 20-11 ông Nguyễn Đôn Duyên đại biểu chánh phủ ở Trung Việt, đã chủ tọa buổi lễ khai giảng lớp huấn luyện quân sự cao đẳng tại trường trung học Khải Định (Huế).

— Tại Sourane, một nhóm chừng 300 thanh niên vừa nhóm hội nghị hôm 14-11 và lập ra một đoàn thể mệnh danh là « Thanh niên cách mạng Việt Nam ». Đoàn thể này bao ôn Trương Thiệu làm đoàn trưởng và đã trình diều lệ lên bộ thanh niên.

— Chiều 20-11, Đại sứ Desal, trưởng phái đoàn Ấn tại ủy hội quốc tế kiêm sát định chiến ở Việt Nam đã tỏ chức một cuộc hội họp báo chí tại trụ sở của tiêu ban Saigon và cho hay :

Hiện các nhóm lưu động đã có mặt tại Lao Kay, Lạng Sơn, Tiên Yên, Hải Phòng, Vinh, Đồng Hới và nay mai ở Mường Xe (vùng Bắc) và Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Ba Ngòi, Salgon, Vũng Tàu và ở Tân Châu.

Đại sứ Desal nói tới hai trường hợp đặc biệt, một việc xảy ra tại Bắc Việt : vụ Lê Tân Lý và một việc xảy ra tại Nam Việt : vụ Trần-o-Nam tức Trần Bá Hoàng.

« Đó là hai trường hợp giống nhau : cả hai người đều nói bị cầm tù sau khi ký kết hiệp định Genève và sau đó đã trốn thoát. Trong hai vụ, ủy hội đều quyết định như nhau nghĩa là trao người thú nhất, cho các nhà cầm quyền Bắc Việt canh giữ và người thứ hai cho các nhà cầm quyền Nam Việt ».

Đại sứ Desal đã cho biết những chi tiết dưới đây o phong trào di cư trong vùng các giáo khu :

« Tính đến hôm 18-11, có tất cả 5.230 giây thông hành đã được cấp phát. Chúng tôi đã đặt xong ba nhóm kiêm soát lưu động một nhóm ở Phát Diệm để kiêm soát việc cấp giấy thông hành và vấn đề lương thực thuộc men, một nhóm ở Nam Định và một nhóm thứ ba trong khu kẽ cạn Hải phòng.

Ngoài ra có 1700 lá đơn khiếu nại mà các nhóm lưu động đã chặn được.

Ý VÀ VIỆC



của DI TẾ

Nhảy dù... nguyên tử

Giới lao động Saigon đang xôn xao về một vụ tranh chấp giữa chủ nhơn và công nhơn của một hảng sơn lớn.

Lúc đầu chỉ là chuyện đòi tăng lương rồi đến việc đuổi thợ vì chủ không chịu nồi thử thợ gì mà lại đòi quyền... được sống, thứ người lao động gì không đò thêm mồ hôi, nước mắt mà xây dựng thêm nhà lầu cho chủ...

Tranh chấp như vậy đã kết liễu bằng cuộc tòng đinh công trong hảng. Đây cũng chỉ là chuyện thường. Riêng có chuyện bắt thường trong vụ này hông nhiên chủ khám khá ra rằng thợ đã ăn cắp sơn tối 2 triệu rưỡi đồng bạc... Không phải chuyện « phong thần » đâu, xin bạn đọc đừng ôm bụng cười, vì chủ nhơn khai môt cách nghiệm nghị trước mặt nhà chuc trách như thế.

Tôi suy nghĩ mà phục cho các anh thợ trong hảng ấy có lẽ đã « nhảy dù » sơn đúng với nghĩa tiếng « nhảy dù ». Vì muốn ăn cắp 2 triệu rưỡi bạc sơn thì ít gi cũng phải mướn máy bay rồi cột các thang sơn vào dây kéo lên phi cơ mới thoát khỏi đingo. Nếu không thì đem ra cửa hậu hay cửa tiền, phải dùng cả 20 xe cam nhogn mới chở hết.

Chắc ông chủ cãi lại: Thợ ăn cắp lẩn hòi mồi lén tối sô 2 triệu rưỡi. Thị tôi xin khen ông kiêm tám chò cho bị mất cắp đến số ấy mới là: « Bớ ma ta ! » Lắm ăn lỗ là như vậy mà sao không sập hảng, lại cứ sầm được xe hơi, nhà lầu, mới thunn tinh chò !



Suýt sập hảng thật

Ông chủ hảng sơn trên đây không bị sập hảng vì nạn nhảy dù không lồ, thi suýt sập hảng vì chất nđ. Ông đã khai với cò bót rằng thợ đặt mìn, muốn làm nđ xí nghiệp của ông. May sao ông khám phá kịp (nhân lúc thợ nghỉ) — nđu không thi ôi thôi vốn liếng đì đòi nhà ma !

Xin có lời mừng ông chủ tốt.. phước, có Trời Phật, có đất nước ông bà phò hộ. Bị mất cắp 2 triệu rưỡi bạc (5 lần số đđc) không sao cà, lại thoát cái nạn nđ hảng, thi chắc là tu từ mấy đòi rồi mới được tái qua nạn khôi nhì thế.

Chi vò phước cho anh thợ Phụng bị chủ khai sao đó mà được năm bót.

Câu chuyện lao động

Bây lâu nay tại các xí nghiệp Huê kiều khi thợ yên sách điều gì thi chủ nhơn mời họ về nhà ..om thap gạo trống rỗng.Thợ không có

lợi khí nào mà tự vệ hết.Không như thợ Việt Nam được quyền lập nghiệp đoàn và dùng đoàn thể của mình mà can thiệp với chánh quyền và chủ nhơn.

Bây giờ chánh phủ sửa đổi luật nghiệp đoàn cho ngoại kiều cũng được hưởng án huệ của đạo luật này. Tlq ngoại quốc làm việc ở Việt Nam không còn bị bò roi.

Đây cũng là một tin mừng cho thợ Việt Nam nữa. Bây lâu thợ ngoại kiều không có nghiệp đoàn nên họ tự thành hành động, cứ xông vào làm ở các xí nghiệp khi có cuộc đình công yêu sách của thợ Việt Nam.

Có lâm xì thầu dùng công nhơn Việt Nam đâ nói: « Cái lạy ngô không sợ, ni nghĩ việc, ngô kêu chủ mẫn thế, lồng lại rõ hơn! » Bây giờ thợ thuyền có tò chúc hết, liên kết với nhau và sẽ tránh được một phản náo cải tệ tục phả nỗi gào của nhau.

Hạm.. Cầu Muối

Hết « hạm dì cư » bây giờ vừa khám phá ra bọn « hạm Cầu Muối » nữa. Du côn Cầu Muối xia kia « hùng vi » thế nào thì nay « hạm Cầu Muối » cũng phải là hạm.. bự chờ đâu phải thử hạm dần em.

Thì đây bạn thử xét xem: Con hạm Cầu Muối đi thầu tiền chò, ăn lương có 4000 đồng mỗi tháng mà đám phát lương cho hai tay giúp việc cho va, mỗi ngày mỗi tay 200 đồng vñ chí 12.000 một tháng, và bò tiền tu rã để trả lương cho 2 tên phụ tá mà va mướn riêng; biết « chia quết » từ « Je mange » tới « ils mangent » con hạm đâ « xít xù » cho mấy viên « sếp » của va mồi « xù » từ 4000 đến 8000 đồng một tháng, như vậy chiến thuật « mang rẽ » mới khôi bi tiết lậu như những bi mật của phong.

Não đò đâu, cài tò chúc « hạm tiền chò » bị đồ bè. Công nbo hàng tháng bị thiệt hại cả 100 ngàn đồng. Nhiều tên đâ bị bắt.

Câu chuyện trên bắt tôi nhớ lại hồi năm ngoái báo chí có phanh phui mánh lối ăn tiền của vài kè gop tiền chò Rồi có tờ báo bị kiện vì người trên của những con hạm này xui đi kiện tờ báo.

Nhưng ra tòa, nhà báo được tráng án vì tòa nhìn nhận các bài báo tố cáo những vụ ăn tiền có thể giúp ích cho chánh quyền.

Nếu báo chí được tự do chút nữa thi còn biết bao vụ ám muội lòi ra ánh sáng ?

Ly súa lịch sử

Ông Churchill, thủ tướng Anh, qua Mỹ nòi tiếng về diều xi già của ông, thi nay ông Mendès France cũng được dân chúng Mỹ có cảm tình vñ sáu tuổi. Từ Hội nghị Genève cho tới các cuộc thương nghị ở Londres, Paris, rồi qua Canada, Huê kỳ, ông chỉ dùng súa tươi thay cho cà phê và rượu chát.

Trước khi Mỹ du, ông đã lập ra ở các trường nđi đồng Pháp các phòng pháp súa tươi cho học sinh nhỏ tuổi. Ông còn cấm bán rượu mạnh và hạn chế giờ nhậu nhẹt của các ma men.

Báo Mỹ khen ông ô chô ông làm Thủ tướng mà ghét rượu, ham súa. Trong phòng mà Tòng thống Mỹ dành cho ông ngồi ngồi, đã được đặt sẵn một cái tủ lạnh bên trong có nhiều chai súa tươi.

Ly súa thành lợi khi ngoại giao khêu thiện cảm của dân chúng Mỹ đối với Thủ tướng Pháp vngười Mỹ uống súa như ta uống trà Huê vñ.

Sau này biết đâu nhà viết sú chảng phe binh rằng một trong các yếu tố thành công của ông Mendès France là ly súa tươi.

XIN LỜI BẠN ĐỌC

Bài « QUỐC GIA S.O.S. » không kịp đăng kù này, xin bạn đọc đón đọc tiếp trong số tօi.

TIỀN

Chỉ còn có mình

CHUYỆN XƯA kè lại: có một gia đình nđ cha thi lòa, mẹ thi diếc. anh chị thi què cụt, đàn em thi thơ ngây, không còn lòa qua một ai chống chọi nđi lại với đời nđa, trừ một người con thứ vừa nghenh ngang vừa kèm nhém, ấy thế mà già dinh đó vẫn sống dâng hoàng, chỉ nhờ vào sức cố gắng của người con thứ thôi ! Người này đâ « lý luận » một cách rất là đơn giản như sau đây :

— Cà nhà đòn tàn tật bắt cụ rồi, còn mình là « lành mạnh » (!) nhất mà mình cũng lại... ý ra đấy thi có là... chết đói hết.

Ấy đấy !

Cà cái nhà bắt cụ ấy đã sống được là nhờ sự nđ lực và nhất là nhờ vào lòng tin tưởng cương quyết, nhờ vào ý thức sáng suốt về vai trò « lãnh đạo » của một cá nhân... tương đối lành mạnh.

Việc đòn là thế đấy :

Thi việc nđr cũng phải là thế.

Không có lý nào giữa lúc khập cả thiên hạ chìm đắm trong chán nản, ngụp lặn trong dâm ô, vùi đầu trong sa đọa, lẩn xà vào hư danh hư lợi này, mà còn lại một thđu số cá nhân lành mạnh — là lớp chiến sĩ cách mạng — thi thiểu số này lại vì thiên kiền mà ty nđn rồi dâm ra tiêu cực bỏ mặc cho « cà nhà tàn tật bắt cụ » kia lẩn xuồng vực diệt vong ?

Không ! Không thể được. Giờ đây bòn phận của thiều số chiến sĩ trước tiên là phải nđ lực làm việc — một minh làm việc — đe « báo cò » bọn người bắt cụ di dâ. (Hấy khoan chí trich, phê bình kiềm thảo cái tội ngòi không ăn sán kia ! Đề họ đấy ! Kiếm gạo nuôi cho họ và minh sống cái đâ ! Rồi se giặc ngô họ sau. Bằng không thi họ chết, mà minh cũng se chết) Báo cò họ cho họ thấy rõ lòng hy sinh, rộng lượng của minh đì dâ, rồi se trị họ sau.

Có thể mới thành công được.

Thành công vì trong có ấm thi ngoài mới êm : chung quanh già dinh bắt cụ của chúng ta, biết bao nhiêu trộm cướp — và đò tè nđa — đang lăm lăm cầm dao sắc đe làm thịt cà tại người nhà tàn tật lẩn thiều số lành mạnh, cho nên hãy chịu khó nuôi bọn bắt cụ cho khỏe lén đe họ làm « bức thành » tạm thời ngăn trộm cướp cho chúng ta có dù thời giờ bài binh bố trận, hay ít nhất thi cũng không đe cho họ vướng chân mình, nđu áo mình trong cuộc đấu tranh với Đòi.

Tinh thần chịu đựng của lớp chiến sĩ phải đi tđi độ đò thi mới mong « giữ nđi nền đoàn kết nội bộ » trong đoàn thđe. Tinh thần đó dậy ta rằng :

— Chỉ còn có một minh minh là lành mạnh đđ thôi ! Thi hãy khâ dùm bọc lây bọn người nhà tàn tật đđ cao ráo lồng, ngồi không ăn sán kia. Vì họ bắt cụ mà ! Vì minh tương đối còn lành mạnh mà ! Nếu không thi chết hết !

BẤT HỦ

Xác định đường lối mới — Phát động phong trào mới

TÁC PHONG XÂY DỰNG HÒA BÌNH

LÃNH ĐẠO một phong trào tranh đấu mạnh mẽ, phục vụ cho một lý tưởng chán chê, Con người chỉ muốn đem lại hòa bình. Lịch trình đấu tranh của nhân loại (ăn khớp với những biến chuyển khoa học, chính trị, ý thức hệ...) đã phân chia làm ba giai đoạn lớn : hòa bình chiến tranh, hòa bình mới hơn.

Một vấn đề trọng đại : nòng dân Việt Nam chiếm đa số, cơ sở nông nghiệp chưa thay đổi mấy, cần phải nâng đỡ, cải tiến thêm lên. Đợt tranh đấu đầu tiên trong mùa an cư lạc nghiệp là phải chủ trọng đến những vấn đề trọng đại đó ; bắt đầu từ bước một, chậm tiến, bước vững, khai hóa đồng đều.

Hiện nay bà con vẫn còn thắc mắc. Qua bao cơn thác loạn, đấu tranh àm ī cho kịp thời, đúng vụ, họ rất đòi hỏi hệ cung cấp rất đáng nâng đỡ phát triển vñ. Đề cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ tích cực xóm giềng, phát động những phong trào xây dựng cá nhân và xã hội rộng rãi.

— Chính quyền cần rèn cán chỉnh cơ, học tập kế hoạch hoạt động và phòng ngự mới để ứng phó với tình thế mới : hòa bình, tăng cường kiến quốc, phát triển nhân bản.

— Nhân dân tích cực tham gia, học đòi các nước bạn tân tiến, phát huy tinh thần lắn vật chất; kinh tế chính trị đã cần, mà tin tưởng, ý thức hệ cũng rất đáng nâng đỡ phát triển vñ. Đề cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ tích cực xóm giềng, phát động những phong trào xây dựng cá nhân và xã hội rộng rãi.

— Chính quyền cần rèn cán chỉnh cơ, học tập kế hoạch hoạt động và phòng ngự mới để ứng phó với tình thế mới : hòa bình, tăng cường kiến quốc, phát triển nhân bản.

— Nhàn dân tích cực tham gia, học đòi các nước bạn tân tiến, phát huy tinh thần lắn vật chất; kinh tế chính trị đã cần, mà tin tưởng, ý thức hệ cũng rất đáng nâng đỡ phát triển vñ. Đề cao tinh thần tương thân, tương ái.

Một kế hoạch xây dựng vững chãi.

Và một niềm tin có căn cứ. Sứa đổi lề lối làm việc mới, đúng giai đoạn, hợp lòng dân, đầy thiện chí, tội gì không tin tưởng ?

7



lòng ham muốn hòa bình chung sống là ngần nào ! Vì nhu cầu no cơm, ấm áo, họ chỉ mong có thể. Và từ ngần xưa, phong trào nhân dân trong các cuộc đấu tranh toàn dân tộc cũng không ngoại thất. Phải bù đắp giá trị hy sinh, vñ tú, giá trị góp phần công tác to tát của nhân dân.

— Đi sâu vào cuộc sống, đi hẳn vào đời sống đđ hiều nhu cầu thiêng cản mà đứng trên lý thuyết, chúng ta khó lòng mà thấu rõ. Không rõ thi không biết. Thế thật khó lòng mà xây dựng hòa bình.

— Phát triển nhân dân giác ngộ mọi mặt, tinh thần lắn vật chất; kinh tế chính trị đã cần, mà tin tưởng, ý thức hệ cũng rất đáng nâng đỡ phát triển vñ. Đề cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ tích cực xóm giềng, phát động những phong trào xây dựng cá nhân và xã hội rộng rãi.

— Chính quyền cần rèn cán chỉnh cơ, học tập kế hoạch hoạt động và phòng ngự mới để ứng phó với tình thế mới : hòa bình, tăng cường kiến quốc, phát triển nhân bản.

Tác phong xây dựng hòa bình mới phải nhận kỹ : từ chiến thuật hướng dẫn đến thái độ áp dụng phải êm dịu hơn, tích cực hơn. Kết quả của bao nhiêu hy sinh chính là giờ phút này.

Một tinh thần thân ái.

Một kế hoạch xây dựng vững chãi.

Và một niềm tin có căn cứ.

Sứa đổi lề lối làm việc mới, đúng giai đoạn, hợp lòng dân, đầy thiện chí, tội gì không tin tưởng ?

K. B.

BẠN ĐỌC THÂN MÊN

Mỗi lần các bạn nhận được giấy thanh toán tiền mua báo, thiết tha yêu cầu các bạn cho gửi ngay bưu phieu về ty quản lý để tiện việc sđs.

Kính chào thân mến,

Quản lý Đài Mới

TRÁC ANH

BAI

XX

— Có lẽ hôm nay hỏa đầu quân không phải rửa bát dĩa nữa. Sạch như lau như lia rồi còn gì.

— Cha mẹ làng nước ơi, thằng cha Hân rụt nò « đắp ụ tát chiến » kiên cố quá. Thấy không? Bây giờ nó mới moi trúng lên chén.

— Triệt để đã phá lè lối đầu cơ, tích trữ, buôn lậu thực phẩm trên xương máu của anh em.

— Thôi, em can anh « danh từ gia ». Xồ ra vừa vừa riu to húta lớn chứ, khò tai anh em lắm.

— Nghi lùn phát biểu câu ấy nghe được.

— Nhưng mà tôi cũng đã phá lè lối, tích trữ của bạn Hân. Chơi như thế hao anh em lắm.

Nồi nước nấu bỗng cháy bốc ra một hương thơm thoang thoảng. Hàng chục cái ca nhôm vục vào bầu nước nấu nấu. Tản mát trong sân, họ xì xụp uống.

— Nước ngọt lại thơm nữa nhỉ?

— Ủ, ngọt hơn nước vối, chè xanh.

— Toàn thể các bạn chú ý: chiều nay có buổi đi gặt. Đặc biệt các bạn trong ban học tập ở nhà chờ lệnh mời.

LÚA NĂM RAP, óng như tơ lầm, thảm lúa vàng tươi lấp lánh màu xanh của bộ đội cùng màu nâu của áo quần dám thon nữ, tạo nên một bức tranh tươi đẹp biểu hiện một sức sống rào rạt hòa hợp giữa quân và dân.

KỸ-LƯƠNG
và
MÃU-HƯƠNG

NGUYỄN-TRUNG
150, RUE GIA LONG - TEL. 21.503

Liềm lướt ngang, thản lúa đất soán soạt, lượn lúa vàng vụn qua mái tóc óng mượt, o thòn nữ mềm miệng cười, khom lưng nâng chùm lúa, khép vào lòng bàn tay mềm mại.

— Yêu cầu ban văn nghệ làm việc.

— Nay thi... lúa ở ơ ơ vàng trên cánh đồng làng, hai... ba...

« Lúa ở ơ ơ vàng, trên cánh đồng làng, tang tình tang, tang tình tang, lúa ơt. Từng nhánh lúa thơm rồi, lúa reo mùa hòa bình... »

— Hát gì như ơm đói ấy. Chị Lành đang cười cho kia kia...

— Ai dám cười các anh. Em đang cười chị Tâm bị đĩa cắn đầy chữ. Anh Phong chỉ được cái diều người là tài.

Anh nắng vàng tươi lan trên thảm lúa, tràn lên làn da má mịn màng nắng thon nữ. Lành là con gái một của cụ Lý Cựu, hiện làm trưởng thôn. Với manh khăn vuông thắt mỏ quạ đẽo lòi mái tóc huyền rẽ thẳng, vai sợi tóc mai lòa xòa trên khuôn mặt trái soan, với thân hình nở nang manh yếm lụa căng thẳng được thắt chặt bởi giải lụa dào khiết bao chàng trai trong xóm nhiều phen xao xuyến vì vẻ đẹp tự nhiên của nàng.

— Anh chàng Phong chỉ được cái ơm ở. Chị Lành chỉ ấy đang cười chị Tâm chứ cười chúng mình đâu. Bắt hát lại đi cho được việc.

— Chị Tâm bị đĩa đeo mà anh Hân chẳng lại gõ dùm à. Sao mà hờ hững thế.

— Mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Tôi bị đĩa cắn thì đã có vôi. Yêu cầu các anh làm việc hăng thêm tí nữa Trưa rồi còn gì, cứ bận tản hão.

— Đấy, các anh nghe rõ chưa. Coi chừng không chị Tâm lại lén lút cho một thời một hồi nữa thì...

— Thi, em can anh Sếu Vườn, chỉ được cái xuyên tạc là giỏi...

— Cực hứng... gãy vụn... bị sửa gáy, thật nhẫn rồi chứ.

Tất cả cùng cười phá lênh, ruộng lúa gặt gần hết, còn trơ đám rạ khô nắm sóng soài. Trên bờ đường, lúa chất thành hàng dài. Nắng chiều thoi thóp loang loang trong đồng lúa một màu vàng man rợ. Gió lèn, chạy lăn tăn trên sóng rạ, thổi tới tả bao mái đầu xanh... lành lạnh.

Mấy o thòn nữ ngưng tay hái, rẽ đám rạ, tản mác đi nhặt những đòn lúu rải rác, khép vào lòng từng ôm lúa vàng tươi, đặt lên bờ ruộng.

Đòn gánh kéo kẹt trên vai, nàng thon nữ chen vai bộ đội, bước chân rẽo quẹo, nhỏ nhặt, nhíp cùng dáng đi mạnh dạn của những chàng trai thời chính chiến. Quang lúa rung rinh, oắn oại theo độ co dãn của đòn gánh. Đoàn người thoán thoát chạy trên từng bờ ruộng nhỏ xíu, bóng họ mẩy dần trong sương... trăng lưỡi liềm treo tro vờ trên nền trời nhờ nhờ sáng.. đồng lúc mênh mông chìm trong ánh trăng mờ ảo...

Hàng mấy chục gánh lúa đậu thành hàng dài ven sông. Họ ngồi bệt trên bãi cỏ, quần áo, mặt mũi anh chị nào cũng lem luốc, bết đầy bùn.

— Bạn nào chịu được lạnh thì cứ tắm, không thì rửa ráy mặt mũi, nhanh nhanh lên về mà sực. Còn các chị thi:

« Có rửa thi chân tay,
Chờ rửa lồng mày chết cá sông thôn »

Nhất là chị Lành.

— Hoan nghênh anh trung đội trưởng, quay đảo.

ĐỜI MỚI số 142

LOẠN • tiểu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

Nước sông ấm quá anh em ạ.

Tắm tuốt cả đi cho sạch sẽ, sao trông chàng Nghi lùn với chàng Vịnh bù run lèn như cầy sấy thế kia.

— Ai mà khỏe được như ông Phong tinh, lạnh bỏ cha bỏ ông đi ấy. Chỉ được cái anh hùng rơm, anh hùng hão. Về lại quay lơ ra rồi hành tội mấy chị y tá.

— Mời lạnh sơ sơ thôi mà đã so với, đã rủm từ túc lại. Thật là của thanh niên trói gà không nỗi.

— Tất cả những bạn ở dưới sông lên.

Đòn gánh lại du đưa trên vai, nàng thon nữ chen vai chàng bộ đội... đoàn người quay lúa qua nhịp cầu tre, một tay nắm quang, một tay vịn cầu, họ lẩn tùng bước một... tiếng thở hòa cùng tiếng tre già ợp ẹp... tất cả đều im lặng... bóng dân và quân ngả dài trên sóng nước đang róc rách chảy xuôi chảy về phía làng xa.. trăng suông lạnh lẽo tràn ngập xóm làng quê... bึง họ mắt dần...

*
— Có lẽ là các con đói lầm rồi. Ngồi nghỉ một chút rồi dùng cơm mời. Các cô vào dọn món ăn ra chiếu đi. Anh em ăn trong nhà nhé. Ngoài sân lạnh lắm, sương xuống rồi ấm đây.

— Vâng, tùy ý mẹ, muốn cho chúng con ăn ở đâu cũng được. Quân đội không nề hà một tí gì cả ạ.

— Thế thì được lắm, ăn ở trong nhà. Hôm nay các anh gặt có vui không. Có lẽ chưa làm quen nên vất và lầm phải không nào?

— Thưa mẹ, kề ra thi cũng tạm gọi là vất và nhưng rỗi cũng quen. Cầm hái đang còn ngượng nghịch, gánh thi đòn vai chưa quen làm cho các chị ấy cứ cười lẩn ra, bức quá đi mẹ ạ.

— Đầu, cô nào dám cười. Cô nào dám diễu các anh.. nói cho mẹ biết tên tuổi để cho mỗi cô một trận...

— Dạ chị Lành là thủ lãnh...

— A, con Lành quái quỷ thật. Phải xúp bữa ăn tối của cô nàng đi mới được.

— Ấy chết. Mẹ đưa ra hình phạt ấy thì nguy quá, không thể được. Chị Lành đi gặt cả buổi mà mẹ bắt định công dạ dày thi thật quả là nguy hiểm. Đề nghị mẹ bỏ cho hình phạt nặng nề này đi.

— Thế cậu Phong định thay bằng hình phạt gì nào?

— Hình phạt của con cũng khá gay cấn.

— Nói luôn đi xem có hay không nào.

— Ti nữa đập lúa, bắt chị Lành hò thật nhiều, anh em đồng ý không?

— Tân thành... tân thành... diệu kẽ.

— Liệu các anh có đổi được không mà thách ghê thế?

— Liệu các chị có ứng phó được không mà dọa dẫm khiếp thế?

— Được, các anh các chị không phải cãi quản: « Khôn ngoan đến cửa quan sẽ biết ».

— Hay lắm, hoan nghênh ý kiến của mẹ « Khôn ngoan đến cửa quan sẽ biết ». Nhưng bên nào thua thi phải chịu vạ, chịu bồi thường những gì nào?

— Thấy các anh là thấy diệu kiện.

— Thôi, mời các anh các chị vào soi cơm cho, cãi vã mãi, khuya rồi.

Nồi cơm lớn, trắng ngần, toát mít hương thơm quyến rũ. Sanh canh cá vàng mỡ, nóng bỏng khiết mấy chàng vệ nhà ta đánh chén say sưa. Dứa chua, thịt rọi

(đọc tiếp trang sau)

ĐỜI MỚI số 142



đủ hạng: Nhì-Nhất-Ngang
214 DIXMUDE - SAIGON

Đứng lây lát nữa !

SỨC KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG / HOÀN

CỦU LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và
thích làm việc hơn trước

CỦU LONG-HOÀN
CỦA NHÀ THUỐC VỎ-ĐÌNH-DÂN-CHOLON

8

LOẠN • tiểu thuyết của Duy Sinh • LOẠN • tiểu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

kho là món ăn hợp với thị hiếu của những chàng trai Hanoi, thêm vào không khí thân mật, hiện lên bằng những nụ cười, khoé liếc, những mẩu chuyện đan dà khiến không khí ăn uống trở nên sát phạt, gay cấn.

— Thế nào? Anh em ăn có ngon không?

Tất cả mọi người trong gian phòng đồng thanh:

— Dạ, ngon lắm, đầy đủ lắm a.

— Các cô phải chú ý tiếp tế. Còn các anh phải ăn cật lực, không được làm khách làm khuya gì cả đấy nhé.

— Vâng, Chúng con cứ ăn kỹ no, ăn sạch cả đồ ăn.

— Phải, có thành thật như thế mẹ mới bằng lòng.

Bữa cơm vẫn dần. Một số đông ra ngồi ngoài bức cửa uống nước nuối, vẻ thỏa mãn hiện trên nét mặt.

— Cô Lành vào lấy buồng chuỗi ra cho các anh ăn tráng miệng con.

— Tươi thật là tươi. Mẹ cho ăn uống đầy đủ quá.

— Ăn như vậy mới có tinh thần làm việc chứ.

— Đề đáp lại tinh tình của các mẹ, đề nghị toàn thể anh em đồng ca một bài.

— Tất cả chú ý, hát bài « Bà mẹ chiến sĩ », vừa hát vừa vỗ tay. Việt Nam, Việt Nam... hai ba.

Tiếng vỗ tay nhịp nhàng, bắt nhịp cho giọng ca trầm trồ, biểu hiệu một mối tình thiết tha, đậm ấm :

— « Việt Nam, Việt Nam...

Có bà, có bà mẹ nuôi chiến sĩ

Bà nuôi, bà nuôi ta ở trong nhà

Nur là, như là mẹ ta du ơi quê... » (1).

Giọng nhạc đang diu dặt, trầm trầm, bồng trôi lên cao vút như tiếng gọi thành khẩn của đứa bé vừa chợt tỉnh, quờ quạng tìm bóng mẹ hiền :

— « Bà, bà mẹ ơi!

Bà đến cho lòng thêm tươi

Bà, bà mẹ ơi, lòng chiến sĩ đang nhớ người

Nhin về phương xa... mẹ ơi .. nở hoa ». (2)

Nhạc lại bảng lảng, trầm tư, trở về điệp khúc:

— « Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già

Có bà.. có bà mẹ thương chiến sĩ.

Bà đêm.. bà đêm cho ta chút quà

Để là, để là tình thương xót xa... » (3)

Nhạc dứt nhưng dư vang của lời ca phong phú còn lai láng, tần nháp vào thịt, vào huyết quản của bao người để dệt nên tình « quân và dân như cá với nước » nối thêm chất chè khói tinh không biên giới giữa bà mẹ nuôi và cậu con đất nước.

(còn tiếp)

Đọc Đời Mới từ số 123

(1, 2, 3) Trích « Bà mẹ chiến sĩ » của Phạm Duy.

Binh BAN tuy dữ! Đừng sợ!
Nếu quý Ngài biết dùng ngay thuốc:
ĐẠI-DỨC TIÊU BAN LỘ

Là một thứ thuốc trị và
ngừa các chứng ban trái,
cảm nóng và rất thần hiệu

Thuốc TIÊU BAN LỘ
có rất nhiều hiệu từ
này cho được của hiệu
ĐẠI-DỨC
Máu có linh nghiệm

TỔNG-CUỘC: 372, ĐÔNG-KHÁNH, CHOLON
CHI-CUỘC: 103, DELAPORTE - NAM-VANG

**GIẾT CÁC LOẠI
SÂU BỘ**

CHÍ NHÂN
TRÊN NÚT NÀY

CÓ BÁN KHẮP NỐI

SONAPHAR
102, đường M^e de LATTRE de TASSIGNY

Vẫn đề « sống chung » giữa hai khối Đông, Tây, lại được nêu ra trong cuộc hội đàm Mỹ Pháp ở Washington. « Đời Mới » đã có lần bàn tới vấn đề này. Nay một tờ báo Thụy Sĩ : tờ Gazette de Lausanne, có đăng bài của Georges Rigassi, bày tỏ những ý kiến chân xác về các điều kiện để « sống chung ». Xin trích dịch ra đây.

TÌM HIỂU THỜI CUỘC

CHUNG QUANH VĂN ĐỀ « sống chung » giữa Đông Tây

Hiệp Anh nhóm vào tháng giêng hay tháng hai 1955.

MỘT BÀI của tờ báo « Economist » nhấn mạnh rằng cần phải thận trọng. Báo ấy nhận thức rằng đầu chiến lược sô viết có mềm dẻo khá nhiều từ khi Staline từ trần, chính sách cộng sản vẫn không tổ bǎng chứng gì để có thể tin rằng Nga sẽ bỏ hẳn mục

tiêu cốt yếu là chủ nghĩa cộng sản thắng trên hoàn cầu. Quan niệm về cuộc « sống chung hòa bình » ở hai bên Đông và Tây, có khác nhau.

Đối với Tây phương, người ta cho rằng đây phải là một nền hòa bình với sự giảm dần dần cuộc căng thẳng quốc tế, cảm hận, không cho bên này được xen vào việc nội bộ bên kia.

Còn đối với Nga Sô, sự « sống chung hòa bình » chỉ là một giai đoạn tạm thời, trong đó thế giới tự do phải bị « sa thải một cách hòa bình » thay vì tan rã bằng một cuộc xâm lăng.

Vì vậy mà báo « Pravda » vừa đây đã nhấn mạnh rằng cuộc « sống chung » không thích ứng với lúc đối phương có « lập trường mạnh ». Như vậy có nghĩa là Moscou và Bắc kinh muốn có sự quy hàng lần lán của đối phương trước ý chí cộng sản.

Báo « Economist » viết rằng: « Thật là điên, nếu người ta tưởng có thể thắng lợi trong một cuộc điều đình trước khi ta có lập trường mạnh ». Thực ra ở Anh, có một luồng dư luận rất mạnh hướng ứng sự mở cuộc thương thuyết với Đông phương nhất là với Trung Hoa.

CÒN Ở PHÁP ? Bây giờ ở Paris, cái ý tưởng mở cuộc thương thuyết với bên kia màn sắt, đã được trù liệu với rất ít sự đe dọa.

Đã hai lần, một lần ở Londres với ông Churchill và một lần ở Paris với ông F. Dulles, ông Mendès France vốn là người chủ trương làm giảm sự căng thẳng giữa Đông, Tây, đã tỏ ý kiến mở lại cuộc điều đình với Moscou.

Hôm trước, bị ủy ban ngoại giao của Quốc hội Pháp chất vấn, ông tuyên bố rằng cuộc điều đình phải mở ra đồng thời với cuộc chấp thuận Hiệp ước Paris.

Tại Paris, người ta lo ngại rằng Thủ tướng Tây Đức đã lạnh lùng, « đỡ tay trên » cái sàng cử ngoại giao ở Âu

châu. Vì vậy Thủ tướng Pháp càng nóng lòng muốn sáng cử ấy phải do phía mình phát động trước.

ĐÈ XEM XÉT vẫn đề, bây giờ còn một yếu tố quan trọng: chính sách ngoại giao Huêký đang tấn triền chậm rãi tới một thế thức bớt nóng nảy và có vẻ ôn hòa hơn.

Đề nghị của ông Adenauer gây ra trong dư luận Mỹ những phản ứng khác hối mấy tháng trước. Hình như dư luận của các giới nghị sĩ và của dân chúng đã đi tới chỗ nhận thức rằng nay là lúc tránh những lời nói quá hăng hái để dừng làm cho không khí quốc tế thêm nặng nề. Người ta thấy ít ngày nay các thương nghị Mỹ bấy lâu có tiếng là chuyên môn phát biểu những lời tuyên bố kịch liệt, nay đã chịu lắng thính.

Chánh hưởng mới của Mỹ cũng đã thấy phát sanh ở Á Châu hồi tháng 10, khi Mỹ đã thi hành những biện pháp hòa dịu để tránh cho vụ Đài Loan đứng biến thành một cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Có lẽ chánh hưởng mới ấy cũng do một phần ở chỗ các nước đã nhận thấy sự nguy hiểm lớn lao của cuộc tăng cường vũ lực, và lần lần mỗi nước cảm thấy rằng nếu xảy ra thế giới chiến tranh thì tất cả nền văn minh hoàn cầu sẽ bị tai hại.

Chánh hưởng mới của Mỹ còn được khích lệ sau khi kết liễu cuộc bầu cử nữa. Thắng lợi của đảng dân chủ, lập lại trách nhiệm trọng tài của Tổng thống, cũng giúp cho Tổng thống khỏi bị ảnh hưởng của những nhơn viên cực đoan trong đảng của ông; từ nay ông có thể thực hành (xem tiếp trang 31)

ĐỜI SỐNG CHỈ CÓ GIỚI HẠN

L.T.S.—Bấy lâu nay, bạn đọc đã thường thức những bài dịch về quan niệm nhau sinh của triết gia Lâm Ngũ Đường, nước Trung Hoa. Từ nay bạn Tế Xuyên đảm trách mục «Sống đời đáng sống», sẽ tiếp tục biến bạn đọc những tư tưởng cao siêu của nhà triết học họ Lâm, song thay vì dịch nguyên văn, bạn Tế Xuyên sẽ đón đợi tư tưởng của tác giả cho người Việt để hiểu hơn.

Đồng thời, mục này think thoảng dăng bài sáng tác trong đó Tế Xuyên rút kinh nghiệm ở cuộc đời thực tiện mà đọc biến bạn vài phương sách để thành công trên đường đời và để sống đời đáng sống.

TRONG KHI người đời thiết tha ham sống, thì lại nảy thêm các tư tưởng buồn rầu và đầy thi vị là đời có sanh tất phải có tử. Nhận thức được rằng cái chết không thể tránh nổi, người đời lại cảm thấy cần vui sống nồng nàn và mãnh liệt hơn. Vì đời sống trên mặt đất này chỉ có giới hạn thôi, thì chúng ta lại càng cố tận hưởng trong thời hạn của nó. Nếu có thể hy vọng ở sự bất tử, ta sẽ thấy giảm bớt lạc thú ở đời.

Một danh nhơn Tàu đã nói: «Đời thoảng qua như giấc mộng mùa xuân». Bởi vậy con người mới có nỗi luyến ái cuộc đời. Trong văn học Trung hoa, người ta thường nhận thấy tư tưởng: «Đời người phải đi tới chỗ chết. Cái tư tưởng về sự báp bênh và

TẾ XUYÊN
viết theo LÂM NGŨ ĐƯỜNG

sự tiêu diệt của đời người, nỗi buồn tê nhị ấy thường tràn ngập những thi nhơ, nho sĩ Trung hoa trong khi họ hướng những hoan lạc linh đình.

Họ buồn rầu luồng tiếc «trắng không tròn mĩ, hoa không tươi mĩ». Trong một bài thi tả «Đêm xuân trong vườn đào» thi sĩ Lý Thái Bạch đã viết câu này: «Đời trôi nỗi của ta như giấc mộng. Ta còn được vui hưởng bao lâu nữa?»

Tin tưởng ở sự chết, cảm tưởng rằng con người phải tắt như ngọn nến, là một ý nghĩ rất đẹp. Nó làm cho ta nhìn đời một cách nghiêm nghị, với nỗi buồn man mác và nhiều người nảy ra những ý niệm nén thơ. Nhưng rồi nó bắt ta phải có hẳn một lập trường, xếp đặt cuộc đời để sống xứng đáng, sống thật sự và sống với cái ý niệm rằng cuộc đời có giới hạn thôi. Nó cũng đem cho ta sự bình thản tinh thần vì ta đã nhận lấy cứu cánh không hay đang chờ cuộc đời ta.

Khi thi nhân và người dân Trung Hoa vui hưởng cuộc đời, họ có tiềm

thức rằng sự vui không vĩnh viễn: sau một buổi họp mặt hoan lạc, họ thường nói: «Tiệc vui lớn đến đâu cũng có lúc tàn». Bữa tiệc đời cũng không tránh khỏi định luật ấy. Do cái tư tưởng đời là huyền ảo mà phái đa thần nhìn đời như nhà hội họa vẽ những núi non bao phủ trong một màn bí mật của bầu trời àm thấp khói mây.

Vì đời không phải là bất diệt, bất tử nên con người giải quyết vấn đề sống một cách giản dị như sau này: chúng ta chỉ có một thời gian ngắn ngủi trên mặt đất, ít khi quá 70 năm, vậy chúng ta phải tổ chức sao cho

sống đầy đủ trong những hoàn cảnh của ta. Hình như có sợi dây kiên cố gì nó cột chặt con người với mặt đất. Con người cứ tiếp tục làm việc, với một lòng tin tưởng gắn như bần nang của loài vật, và chịu đựng cuộc đời được sao nêu vậy.

Nói như thế có phải là duy vật không? Một người Tàu không thấy sự phân biệt giữa tinh thần và thể chất. Với họ, tinh thần căn cứ trên sự sống vật chất.

Nếu ta yêu một thiếu nữ, ta phải tự hỏi: những dáng điệu, những nụ cười, những duyên dáng của cô là thuộc về tinh thần hay thể chất? Khó mà trả lời được. Nhân bản Trung Hoa chủ trương hiểu biết đời hơn là tìm hiểu chân lý. Các triết nhơn Trung Hoa gác ra bên những luận điệu siêu hình học, những mơ hồ, mà chỉ lo tinh đến chính đời sống và nêu lên có câu hỏi: «Chúng ta sẽ sống sao đây?»

Các nhà tư tưởng phương Tây dùng luận lý học để hiểu biết các sự kiện ở đời, đã sao lâng hẳn tìm hiểu đời sống. Nhân bản Trung Hoa vừa chú trọng đến thực tiễn, vừa chú trọng đến tinh thần.

Đọc khắp các báo

NGOẠI QUỐC

Thợ đinh công để đòi quyền lợi cho ngựa

Các thợ mỏ ở xứ Galles, một xứ ở phía tây nước Anh, sát nhập nước Anh từ thế kỷ 16, vừa mới đình công. Đề bênh vực quyền lợi cho ngựa.

Việc này xảy ra ở mỏ Blaenant thuộc thung lũng Dulays. Có 17 người thợ mỏ đình công và tuyên bố như sau:

«Ngựa của chúng tôi gầy ốm vì thiếu ăn. Ngựa của chúng tôi không được ăn lùn mì thứ nhất. Có nhiều con vật đã từng kéo xe suốt 24 năm nay và đã giúp được rất nhiều việc».

Sở trống coi về than đá động lòng trước những lời than của thợ, nên quyết định 14.000 ngựa giúp việc trong các mỏ than phải được săn sóc tử tế.

Ngựa, mỗi tuần cũng làm 48 tiếng đồng hồ và cũng được nghỉ 2 tuần trong mỗi năm.

Lập tức một thanh tra trống coi về ngựa của nỗ lực hoàng đế được phái tới Blaenant để xét xem đồ ăn của ngựa.

(Presse Anglaise)

Muốn gà vịt mau lớn cần phải làm thế nào?

Trong các trại nuôi súc vật ở Mỹ hiện đang thí nghiệm một cách nuôi gà vịt chống lèn cắn. Người ta đã lấy thuốc Auréomycine trộn với mě cốc và cho gà vịt ăn.

Một con heo, nếu nuôi với phương pháp như từ trước đến nay đã nuôi, chỉ nặng chừng 200 ki-lô. Bò Auréomycine vào đồ ăn của heo sau 14 tuần lê, heo có thể nặng đến 300 ki-lô.

Gà vịt ăn đồ ăn có trộn Auréomycine mau lớn đến nỗi các chủ quay gà vịt phải làm ra những thứ lò khích cỡ mới quay được.

(Paris Presse l'Int)

Y học vẫn không tiến

Robert Clarke viết trong tờ Carrefour ở Pháp một bài đạt ý như sau:

«Hiện nay các nhà hóa học bị mất tín nhiệm. Mỗi ngày có thêm hàng ngàn vạn thứ thuốc và mỗi ngày lại thêm phức tạp, nhưng xét lại về sự hiệu nghiệm của các thứ thuốc ấy thì cũng chẳng tiến bộ hơn trước bao nhiêu.

Kỹ Nghệ chế thuốc hình như đã đến viে dùng một cách trực tiếp hay gián tiếp những vị thuốc của thời Trung cổ nghĩa là những vị thuốc vẫn lấy ở thảo mộc ra.

Bác sĩ MA, một bác sĩ Trung Hoa hiện gác việc ở đại học đường New-York vừa cho xuất bản những điều tóm tắt của bác sĩ về các chất thuốc Bắc. Bác sĩ khám phá ra rằng những vị thuốc hiện dùng ở trên đất nước Trung Hoa đã có từ hàng ngàn năm qua và hiện nay các nhà y khoa chỉ nghiên cứu để cho lối chế thuốc giản tiện hơn mà thôi.

Các nhà bác học năm 1954 vẫn công nhận tôi là một vị thuốc chữa bệnh phòi rất hiệu nghiệm vì trong tôi có chất an-lit-xin (allitine) là một chất khử độc quan trọng.

Trăm ngàn thứ thuốc hiện nay đều rút ở loại thảo mộc mà ông bà chúng ta đã biết từ lâu rồi.

(Carrefour Paris)



KHOA HỌC

HỘI NGHỊ ĐỂ TÌM CÁCH SỐNG LÂU

Già đừng nên nghỉ, cứ làm việc điều độ sẽ sống lâu

CÁC NHÀ BÁC SĨ trù danh đã nghiên cứu nhiều năm rồi để mong tìm ra phương pháp gì giúp cho loài người sống lâu, trẻ bền, già muộn.

Ba chục năm trước, bác sĩ Voronoff nghĩ ra lối tiếp hạch của khỉ cho người. Song phương pháp này mắc quá và chỉ có một hiệu lực nhứt thời phải tốn công, tốn của, tiếp hạch mãi. Ít người nhớ đến nó và chính người nghĩ ra nó cũng không được trường thọ: Voronoff chết hồi 60 tuổi.

Mới đây có thuốc do vị bác sĩ Bogomoletz người Nga chế ra. Song thuốc của ông cũng quá mắc, chỉ nhà giàu mới dùng được. Năm 1952 cũng với phong trào cấy nhau, thuốc Bogomoletz do hãng bào chế ở Pháp làm ra, đã được nhiều người ở Việt Nam dùng thử; giá của nó có tới 1200 hay 1500 đồng một hộp mà thiên hạ cũng cố mua để chích thử. Theo những người đã dùng qua, thì công hiệu của thuốc Bogomoletz chỉ nhứt thời mà thôi. Hơn nữa, thuốc này không thể chích được khi mắc một thứ trong các bình kẽm trong тоa.

Hội nghị a trường xuân

Ngoài các thứ thuốc trường xuân vô hiệu, các nhà khoa học tìm ra trong các món ăn ít nhiều chất bổ dưỡng có thể giúp cho người ta sống lâu. Đồng thời, nhiều bác sĩ không chịu tim tòi thuốc nõi thuốc kia nữa mà nghiên cứu hẳn một chương trình sống cho loài người, một phương thuốc dài hạn mà ta phải áp dụng hàng năm, hàng tháng, hàng ngày.

Một khoa học lấy tên là «khoa trường xuân» được đặt nền móng trong năm nay. Các nhà khoa học đến tuổi ấy, ông chưa «về vườn»

mà vẫn còn làm việc điều độ. Hồi năm 1951 bà Andrée Viollis, một nữ phóng viên Pháp đã 60 tuổi mà còn tình bay qua Triều Tiên viết phóng sự.

Sự làm việc cần cho tuổi già cũng như sự nghỉ ngơi vậy. Nói vậy là vừa cần nghỉ, vừa cần làm; cái này bồ khuyết cho cái kia để duy trì sự điều hòa trong cơ thể, giúp cho con người sống thêm.

Đọc xong bài này, chắc các bạn sẽ cùng tôi mà kết luận rằng: Thể là không cứ phải giàu mới sống lâu được. Không phải cao lương mỹ vị, không cần thuốc chích này, thuốc bồ nõi, người ta cũng có thể trường thọ.

X.Y.Z

TIN TỨC KHOA HỌC

Nguyên tử lực thế cho than đá

Các nhà khoa học Anh đã tiên liệu việc sử dụng nguyên tử lực để sản xuất điện lực cho Anh Quốc 20 năm sau.

Bộ tiếp tế cho hay rằng điện lực nguyên tử có thể thay thế than đá đốt trong nước Anh, nhưng phải mất nhiều năm nữa mới thực hiện được chương trình này. Trong vòng 20 năm nữa, nguyên tử lực sẽ thay thế 20 triệu tấn than đốt mỗi năm ở Anh.

Hiện nay Anh mỗi năm cần 63 triệu tấn than, mới đủ cung cấp điện lực cho toàn quốc.

Dùng trái banh để cho dầu khói bao

Một công ty chế tạo nhựa Plastic ở Hoa Kỳ mới đưa lên thị trường một loại bóng (trái banh) bằng Plastic, cỡ nhỏ, thả nổi trên mặt dầu hỏi đốt trù, để dầu khói bốc hơi, đỡ hao phí. Người ta dự tính rằng dùng những quả bóng này, kỹ nghệ sẽ tránh được 60.000.000 mỹ kim thiệt hại hàng năm.

Người ta đã tính cứ 100 thùng dầu đóng để đốt trù, thì số dầu bốc hơi bay đi mất tới 4 thùng mỗi năm.

Những quả bóng nhỏ đốt trong kính đế phản tráng một phần, làm bằng nhựa Plastic, chứa đầy đạm khí, được thả lên trên mặt dầu; hàng mấy ngàn quả thả sát nhau, trông hệt như hoa. Thủ công như vậy, tính ra cứ 100 thùng dầu để một năm bớt hao được một nửa thùng. Quả bóng này làm bằng chất nhựa không hút dầu, để lâu mà không chìm xuống đáy thùng.

13

ESQUISSE D'UN PROGRAMME d'équipement du Viêt Nam

TRẦN VĂN CĂNG

Architecte, Directeur Administrateur de la Société d'Etudes du Développement Economique du P.M.S.

II

I.— AGRICULTURE ET ARTISANAT

L'UNITÉ, la stabilité et l'autorité de l'Etat Viêt-namien dépendent, au premier stade, de son agriculture qui comporte des ressources naturelles, bases de ses possibilités d'action.

Les autorités ouvertement doivent donc avoir le souci de définir une doctrine agricole, par la connaissance et l'organisation de ces ressources, dans un but d'intérêt général et, plus spécialement, homogénéité des forces rurales et la paix intérieure.

L'importance des richesses naturelles rend nécessaires une prospection et des études scientifiques, cependant que les besoins et les relations qui existent entre le sol et les individus doivent être déterminés sur le plan local.

Il conviendrait aussi que les pouvoirs publics, dans un large esprit d'équité, utilisent les éléments de valeur, des particularismes régionaux, en maintenant les facteurs utiles, en respectant les traditions pour éviter qu'une modernisation excessive ne devienne une cause du dépeuplement des campagnes.

Les populations paysannes et artisanales, qui ont fait hier la force des nations, ne doivent pas perdre leur stabilité au profit de la concentration industrielle.

L'assainissement, l'irrigation, l'outillage, la fertilisation des terres pour des productions intensives, comme la surveillance et la sélection des produits, le développement des moyens de circulation et d'accès pour faciliter les échanges, ne peuvent procéder que d'initiatives gouvernementales.

II.— INDUSTRIALISATION

NOMBRE D'ETATS, industriellement jeunes semblent être attirés par le mirage des entreprises concentrées

Cette concentration des industries conduit inexorablement aux concours financiers et techniques de l'extérieur, donc à l'assujettissement, sinon à l'asservissement des valeurs nationales.

Au nom de la productivité et de l'organisation, la concentration industrielle, soit par les oligarchies comme aux U.S.A. soit par le planisme d'Etat comme en Russie, tend à prolétariser les classes artisanales et rurales.

Un programme industriel réalisé par et pour une minorité, peut créer une rupture sociale, tandis qu'elle demeurerait sans portée dans les couches profondes du pays : les éléments de base ne sont sensibles qu'aux réalisations ayant une répercussion directe sur leur activité.

Il est nécessaire pour le Gouvernement de mesurer à (suite page 31)

PHÁC HỘA MỘT CHƯƠNG TRÌNH TRANG BỊ XỨ SỞ

của TRẦN VĂN CĂNG

Kiến trúc sư, Giám đốc Hội Nghiên cứu Phát triển Kinh tế miền Cao Nguyên

II

I.— NÔNG NGHIỆP VÀ THỦ CÔNG NGHIỆP

NỀN THỐNG NHẤT sự vững bền cùng uy thế của quốc gia Việt Nam đều tùy thuộc vào nền nông nghiệp nhờ có nguyên liệu thiên nhiên dùng làm căn bản cho mọi khả năng hoạt động của ngành này.

Vậy thì nhân viên Chánh phủ cần phải lưu tâm xác định một lý thuyết về ngành nông, căn cứ vào sự hiểu rõ các nguyên liệu và cách cấu tạo những nguyên liệu ấy để dùng vào công cuộc ích lợi chung và đặc biệt căn cứ vào sự thuần nhất các lực lượng nông thôn và nền hòa bình nội bộ.

Nhờ có nguyên liệu thiên nhiên dồi dào nên cần phải tổ chức công cuộc tầm thám khoáng vật và nghiên cứu khoa học ; thế mà tại địa phương lại cần phải ổn định những nhu cầu và mối tương quan giữa con người và phong thổ.

Nhà cầm quyền cũng lại cần sử dụng với một lòng công minh rộng rãi, những phần tử có giá trị đối với những cá thể tại địa phương, duy trì những yếu tố hữu ích, đồng thời tôn trọng những tục lệ để tránh một sự canh tàn thái quá khiến cho dân số ở lòn quê phải tiều mòn.

Cần tránh cho nông dân khỏi mất cái thế vững bền có lợi cho công cuộc tập trung kỹ nghệ vi nông dân và giài Thủ công nghiệp xưa kia vẫn là sức mạnh của các dân tộc.

Chỉ có do sáng kiến của Chánh phủ mới thực hiện được những công cuộc tay đặc khí, dẫn thủy nhập điệu, cung cấp dụng cụ, làm cho đất cát phi nhiêu cũng như sự săn sóc và lựa chọn các sản phẩm và việc mở mang các phương tiện giao thông để cho công cuộc trao đổi được dễ dàng.

II.— VĂN ĐỀ KỸ NGHỆ

CÓ NHIỀU QUỐC còn trẻ trung về kỹ nghệ hình như đã bị ảo tưởng của sự tập trung xí nghiệp ám ảnh.

Sự tập trung kỹ nghệ này, trước sau sẽ khiến cho vốn liếng và kỹ thuật chuyên môn của ngoại bang xâm nhập và do đó sẽ làm cho các phẩm giá của quốc gia bị lệ thuộc bởi người ngoài.

Vấn đề tập trung kỹ nghệ, dưới danh nghĩa sản xuất và tổ chức, dù là áp dụng chính trị đại tộc như ở Hoa Kỳ hay phương pháp chỉ huy như ở Nga Sô, đều dần dần làm cho các giới nông dân và thủ công nghiệp biến thành vô sản cả.

Một chương trình kỹ nghệ do một thiểu số thực hiện cho một thiểu số hưởng thụ, sẽ làm cho xã hội bị tan vỡ, còn như đối với các từng lớp sâu rộng của nhân dân thì không có ảnh hưởng gì : những thành phần căn bản chỉ được kích động khi nào công cuộc thực hiện có ảnh

(đọc tiếp trang 31)

ĐỜI MỚI số 142

CUỘC ĐỜI MỚI CỦA CÁC VĂN NGHỆ SĨ DI CƯ (VI)

QUAN CÔNG THẤT THỦ HẠ BÌ TẠM LÁNH VÀO NAM

TÔI ĐÃ GẶP « Quan Công đất Bắc ». Trầm ngâm trong cái ghế tại phòng nhóm của hội Ái hữu nghệ sĩ đường Dumortier, một ông chạc sáu chục tuổi, tóc mèo trồ màu « muối tiêu » với bộ Âu phục sơ sài, đã là mục tiêu của nhiều cặp mắt trong một buổi họp mặt của văn nghệ sĩ Bắc Hà. Nhứt là người Bắc vào Nam đã lâu nhìn ông với cả một sự mến phục. Vì đó là « Quan Ngài » đã nhiều phen xang xảng trên sân khấu rạp Philharmonique ở Hà Nội, khi « Ông tha Táo ».

Đó cũng là Quan Công uy nghiêm đọc sách sau khi « thất thủ Hạ Bì ». Một người trầm trồ nói nhỏ : « Ông Tả Giang, Nguyễn Huy Dương đó.. ông là anh em ruột với ông François Nguyễn Huy Hợi, nghị viện Hội đồng Quốc gia Lâm thời ». Một người khác nói thêm : Ông đã đóng vai người đầy tờ trong tuồng Phạm Công, Cúc Hoa. Một người khác nữa rành điệu hơn, cho hay ông xuất sắc nhứt trong vai Lữ Bố. Trong nghệ thuật tuồng cổ (hát bài) của ông, Lữ Bố đã thắng Quan Công.

TÔI KHÔNG bỏ lở dịp may tới nói chuyện với ông. Vị « Quan Công thất thủ Hạ Bì » đang trầm ngâm chắc là nghĩ tới ngày thống nhứt quốc gia, trở về đất Bắc ; ông bỗng đổi vẻ suy nghĩ ra nét mặt hân hoan vui vẻ khi bắt tay tôi. Ông già 60 tuổi ấy còn đủ sở năng cho tôi thấy lại phong độ của ông trong vai Quan Công hay Lữ Bố trên sân khấu Sài Thành : Cảnh tuồng đầu tiên của tôi như vậy, khi tôi nghe giọng ông nói còn xang xảng, thấy hình vóc của ông còn vạm vỡ uy nghi.

— Ông di cư vào Sài Gòn, cư trú tại đâu ? Tôi hỏi.
— Tôi ở nhà ông Charlot Miều đường hèm Colonel Grimaud. Lối vào nhà tôi khó đi lắm !

Người đồng thuyền, đồng hội tái tụ với nhau trong lúc hoạn nạn, khiến tôi nhớ lại hai câu thơ cũ :

Nghệ sĩ trót sinh giàu cảm lụy
Cho tàn thân thế với thương nhau.

Khỏi hỏi đến hiện trạng của ông vì tôi cũng có thể dự đoán, và cũng

ĐỜI MỚI số 142

không có đủ thì giờ, tôi liền bước qua phạm vi khác :

— Ông có triền vọng gì về tương lai không ?

— Làn lộn với tuồng cổ, tôi luôn luôn hy vọng được thấy tuồng cổ sống mãi trên sân khấu.

Tôi sực nhớ đến hai lần đi xem tuồng Quảng Đông ở Chợ Lớn do hai hai gánh hát lớn ở Hồng Kông qua diễn. Hai kép vào hàng nhứt là Mã Sư Tăng và Hà Phi Phàm trong giới nghệ sĩ Trung Hoa đã phải quy hàng không dám diễn các vở tuồng cổ vì thiếu tài tử đóng những vai khó như Quan Công, Lữ Bố, Trương Phi... Nay tôi nghe « Quan Công đất Bắc » vẫn còn ôm mộng làm sống lại tuồng cổ trong Nam, tôi hơi nghi ngờ, cãi lại :

— Khó lắm, ông ạ. Vì tuồng cổ (hát bài) mỗi ngày mai một, không còn ai mà diễn nổi một vở Tam Quốc, chẳng hạn. Ông Tả Giang không chịu, cãi lại :

— Vẫn có thể diễn những tuồng vẫn như « Quan công thất thủ Hạ Bì » vì cần ít đảo kép. Theo tôi, nếu có những ban tài tử thỉnh thoảng đem tuồng cổ lên sân khấu, cũng là việc hay. Có tàn nhạc, cải lương, cũng cần có hát bài, hát chèo nữa. Có kim cần có cò. Chấn hưng cò nhạc là việc cũng nên lưu ý. Ông Tam Lang đề ý nghiên cứu chèo cò và đã có tài soạn các vở chèo.

— Còn ông, ông tính chấn hưng tuồng cổ không ?
— Tôi cũng hy vọng lắm. Song còn phải tùy phượng tiện...
— Ông giao tiếp với Hội « Khuyến lè cò ca » chưa ?

— Tôi tiếc rằng mới di cư, lòng còn ngổ ngang... Song tôi sẽ kiếm các ông trong hội ấy.

Suy nghĩ một phút, chả ông nghĩ đến các cuộc bút chiến giữa hai phái bảo thủ và canh tân trong môn tuồng cổ, nên ông tự phát biểu vài ý kiến :

— Tôi chủ trương duy trì những câu chữ nhỏ trong tuồng cổ vì sửa đổi hay dịch ra tiếng ta, không thể đủ hết ý nghĩa thâm thúy. Như trong tuồng « Lưu Tuấn Nghĩa » có những câu hát làm sao dịch được cái hay,



Dưới « Quan Công thất thủ Hạ Bì » cái đẹp của nó ; xin nhắc lại ông nghe : « Vị thử ái tình, lưu lạc hải hồn đa thống khổ, — xuất thân phú quý, danh gia đài các vị vong thân ». Và « cảm khái phù sinh hồn ảo mộng, — công danh phú quý thảo chiêu sương ».

Tồn cổ, ông Tả Giang không muốn thứ « hát bài cải lương ».

Tôi đề nghị với ông nên kiểm ông Đoàn Quang Tẩn, hội trưởng hội « Khuyến lè cò ca ». « Cò ca » ở Sài Gòn sẽ có thêm một bạn tri kỷ tận tụy với nghệ thuật. Tôi cũng muốn luôn thể hai khuynh hướng cực đoan trong tuồng cổ có dịp đụng nhau, vì ông Đoàn Quang Tẩn đã có lần nói chuyện với tôi tỏ ý muốn cải lương tất cả lý luận của Tao Tháo ở Huế Dụng Đạo, để cho đúng với cõi Logique của ông Phan Khôi. Nghĩa là ông Tẩn không muốn cho Tao Tháo kè kè on xra mà phải nói những câu hợp lý hơn nữa. Ông Tả Giang tồn cổ, chắc sẽ tranh luận hào hứng với ông Đoàn Quang Tẩn và do cuộc bàn cãi sẽ nảy ra tia sáng giúp cho sự xây dựng một phần nào.

QUAN CÔNG đất Bắc du Nam liệu có giúp gì đắc lực cho nghệ thuật không ? Nếu xét lại dĩ vãng mà tiền liệu tương lai, tôi thấy có thể trông ở ông. Một người bạn của tôi cho hay ông Tả Giang trước là một người phong lưu bỏ gia đình lên sân khấu chỉ vì ham mê nghệ thuật. Ông đã bỏ tiền ra rước thầy Quảng Đông luyện tập điệu bộ Quan Công, Lữ Bố cho ông ; thầy Tàu còn chỉ cho ông cách hóa trang sao cho mặt

TRƯỜNG THỌ PHÚ (đọc tiếp trang 31)

15

XUÂN BẮC

TÌM HIỂU NHAU

Bức thư ngỏ của một bạn Nam Việt

Hồi bạn di cư,

THẬT LÀ BẠU LÒNG mà phải
đá động đến mấy tiếng « Bắc, Nam ».
Hồi trước, người ta muốn « chia mà
trị » mời phân tách xứ sở ta ra ba
kỳ chớ ngày nay sau 8 năm hòa
xương máu, hai chục triệu dân chỉ
là con cháu một ông tổ, anh em trong
một nhà. Sự tình cờ của lịch sử đã
đưa đến việc phân chia ranh tuyến
tạm thời, nhưng ý niệm thống nhất,
tinh nghĩa đồng bào không hề bị
phai lạt.

Vì vậy, chúng ta có thể tin rằng nếu
có những sự đụng chạm thỉnh thoảng
xảy ra, đó chỉ là việc của thiểu số,
hoặc là hành vi cá nhân, vẫn đề phân
biệt Bắc, Nam tuyệt nhiên không có.
Tôi còn nhớ, hồi Pháp thuộc, mà
cũng không có vấn đề ấy trong phạm
vi tinh thần. Khi phải nói cảm tình
của người Nam đối với đồng bào Bắc
Việt, kẻ viết bài này là người Nam,
xin đổi tên hương lòng mà nhớ lại
vài cảm tình của người Bắc đối với
đồng bào Nam Việt.

Hồi du học ở Hà thành, tôi vẫn
thường đến thăm các gia đình Bắc
Việt; đâu đâu tôi cũng được tiếp đãi
nồng hậu, được coi như con trong
nhà. Đất Bắc há chẳng đã có một vị
Tổng đốc người Nam hay sao? — Cụ
Tổng đốc Trần văn Thông đó. Trạng
sư Trần văn Chương, cũng người Nam
mở văn phòng ở Hà Nội, há chẳng

được đồng bào ngoài ấy kính mến tài
năng sao? Trạng sư Trịnh Đình Thảo
(người Bắc) mở văn phòng ở Saigon
cũng vậy. Tôi lại còn nhớ một tờ
nhật báo lớn nhất ở Hà thành có hồi
đã giao chức giám đốc cho một bác sĩ
Nam Việt.

Đồng bào Bắc Việt làm ăn trong Nam
còn ghi lại một kỷ niệm êm đềm trong
kỷ ức chúng tôi: hồi 1940-1945 một
đại thương gia Bắc Việt ở Saigon đã
bỏ tiền ra lập hai nhà hàng thể thao
thanh niên cho anh em bạn trẻ Nam
Bắc có chỗ gặp nhau, giải trí lành
mạnh và ăn uống rẻ tiền.

Kè vài chuyện cũ, đề tỏ ra đồng bào
di cư Bắc Việt thấy: đã từ lâu rồi,
tình cảm Bắc Nam vẫn khăng khít,
người Bắc hay người Nam không hề
phân biệt trong sự giao tiếp với nhau.

Không những vậy, người Nam chúng
tôi còn mừng thầm đồng bào Bắc Việt
vào càng đông, sự tranh thương với
Huê kiều càng đặc lực. Đức cần cù của
người Bắc là vỗ khi đề giữ một phần
nguồn lợi khỏi chạy vào tay sắt của
Huê kiều; bằng cớ là 30 năm trước,
chúng ta chỉ ăn « hủ tiếu » ở khắp
Nam Việt, vậy mà chín, mười năm
nay, « phở thịt bò » đã lấn áp « hủ
tiếu » và tiền của người Việt trôi vào
túi người Việt.

Chúng tôi còn mong, đức cần cù
của người Bắc cộng với tài chánh
sẵn có của người Nam, sẽ một ngày
kia lập ra các kho trữ hẫu cảnh tranh

với các « chành » của người ngoại
quốc; các công ty trong đó có cỗ
phần của cả Bắc Nam sẽ giựt lại
quyền lợi bấy lâu phó vào tay ngoại
kiều.

Vậy mà nay bỗng nhiên có ít nhiều
sự đụng chạm Nam Bắc, trên tinh
cảm cũng như trên cuộc sống hàng
ngày. Tại sao vậy? Chẳng cần nói đến
lý do ngầm ngầm thuộc về chính trị,
tôi tưởng còn có cái nguyên nhân
chính mà ta có thể gọi là sự vụn vỡ
ở phía người Nam một phần. Mà về
phía người Bắc cũng có phần vụn
vỡ lớn nữa. Tôi nghe nói người Bắc
tế nhị lắm: « nhập giang tùy khúc
nhập gia tùy tục ». Vậy mà tôi gặp
cô bạn di cư quyết không chịu sửa đổi
vài cử chỉ, hay cách sống sao cho
khỏi trái tai, gay mắt đồng bào ở
Nam. Văn hiết trong lúc anh em hoạn
nạn, em đã dang tay mà đón rước
niềm nở người anh bạc phuộc thì
chẳng nề hà gì những sự trái tai, gay
mắt. Song nếu chúng ta cùng chú ý,
tim hiểu một vài tập quán dị đồng,
chúng ta sẽ tránh được biêt bao
sự ngộ nhận, hiểu lầm. Chúng tôi
không yêu cầu người Bắc sống hẵn
dời sống như người Nam; song có
những điều có thể dung hòa được
trong phong tục, tập quán, cử chỉ,
ngôn ngữ

Tiếc thay một số bạn di cư tự tôn,
tự đại, ôm cái quan niệm sai lầm là
« ánh sáng phải từ miền Bắc tới » văn
hóa miền Bắc mới là thuần túy, là tốt
đẹp. Tôi có ông bạn cứ dùng hoài
tiếng « hòm » để chỉ cái « rương ».
Anh đã thốt ra câu này: « Truyền bá
rộng ra, tiếng Bắc sẽ thông dụng trong
Nam ! » Nhưng bạn tôi đâu có nghĩ
đến trường hợp ngày Tết anh đến
thăm một gia đình ở ruộng mà anh
kêu người nhà: « Bắc làm ơn đem
hộ tôi cái hòm này vào, tí ! »

Chúng tôi còn nhận xét một điều
nữa: vào đây đã trên hai tháng, sao
đồng bào di cư không có sáng kiến
trù tính một công cuộc hoạt động xã
hội gì có thể gây thiện cảm của quang
đại quần chúng? Tôi sực nhớ lại câu
thơ của một thi sĩ Bắc Hà: « Nam,
Trần tuấn Khải: « Áo dày, cơm nặng
tình lái láng ». Thanh ôi ! Nếu tôi là
đồng bào di cư, thì lúc đêm khuya,
canh vắng, đối bóng một mình, ngâm
lại câu thơ cũ, tôi sẽ cảm xúc biết
bao. Tôi sẽ rủ anh em làm một vài
việc gì có ích cho xã hội bình dân.

Kia, trong xóm nhà lá xiêu vẹo, bao
nhiều gia đình lao động họ lao vi
thiếu vệ sinh. Kia ở lục tỉnh, các
vùng mới quy hoán quốc gia, bao
vết thương cần băng bó, bao người

Bạn di cư, bạn nghĩ sao?

Văn nghệ sĩ di cư hoạt động

Từ hai tháng nay, những văn nghệ
sĩ Bắc Việt di cư, đã sống rời rạc lè
toi, không đủ gây nổi một lực lượng
nào đáng ghi để làm được một công
chuyện gì hữu ích.

Muốn biểu dương sức mạnh của
VĂN NGHỆ, và để cao sức mạnh ấy
vì nó là yếu tố thứ nhất để xây dựng
và duy trì TỔ QUỐC, các văn nghệ sĩ
di cư định qui tập thành khối để cùng
vạch một con đường tiến trong thời
kỷ này.

Vì vậy hồi 4 giờ chiều thứ bảy
20-11-54 đã có cuộc họp ban tại trụ sở
Hội Ái Hữu Nghệ sĩ Việt Nam ở góc
đường Bellan-Dumortier để thảo luận,
vạch rõ đường lối mới của văn nghệ,
vận động lập một « Hội văn nghệ » và
tổ chức một « Tuần lễ văn nghệ ».

Công cuộc này do các bạn Tam Lang,
Thượng Sỹ cùng một số anh em văn
nghệ sĩ di cư trù tính.

bịnh cần dốc tơ, y tá ! Nếu người Bắc
di cư, nhất là anh em sanh viên đại
học (tinh hoa của nòi giống, tương
lai của xứ sở) trù tính một chương
trình xã hội, mỗi người hy sinh một
ngày mỗi tuần mà làm việc công ích
thì cảm xúc đồng bào Nam Việt biết
bao ! Hồi năm trước xóm Tân Kiều
bị cháy, thanh niên và tri thức ở Sài-
gon tự huy động để dựng lại nhà cho
đồng bào hoạn nạn; họ quên cả
những buổi đi coi hát bóng ngày
chúa nhật.

Quần áo đúng mốt, rồi đi « xi nè »,
ngồi chồ thật sang, không quảng cáo
tốt bằng mó tay vào băng bó lỗ ghê
hở của đứa con anh lao động !
Thướt tha tơ liệu ở Sở Thủ, tay xách
máy ảnh, « minh minh, cậu cậu »...
chi bằng dùng tiếng oanh mà an ủi
một chị buôn gánh bán bưng đang
thiếu sữa nuôi con.

Bạn di cư, bạn khổ nhiều. Song
đồng bào lao động của bạn ở Nam
Việt cũng không sung sướng. Bạn hãy
làm một việc gì có ích cho xã hội đi.
Bạn sẵn có hội « Bắc Việt tương tế »
đó ! Hội này là lợi khí để quy thống
hành động, để tiến hành công việc.
Bạn có quyền buộc các ông trong ban
quản trị để cho bạn sử dụng mấy
trăm ngàn đồng trong quỹ của hội
vào việc công ích khi mà mấy ông đã
dám xài trên trăm ngàn để làm gác
chuồng, sửa dinh chùa.

(Entreprise, Paris)

Nhà thờ Gia Tô giáo ở Anh
bỏ vốn 1 tỷ về thuốc lá

Nhà thờ Gia Tô giáo ở Anh từ năm
1948 thấy tiền lời tăng lên 2 tỷ.
Trong nền kinh tế của nước Anh,



Một đòn cảnh sát lưu động

Đòn cảnh sát lưu động này có lẽ là
đòn thứ nhất trên thế giới và đây cũng
là đòn của kinh đô nước Mỹ. Trong đòn
có đủ máy thâu thanh, điện thoại bàn
dành máy chủ và tất cả phương tiện
khác. Nhà làm toàn bằng nhôm, dài
đến 10 thước và đặt trên 4 chiếc bánh
đi chuyển bằng sức điện. Trong nhà có
phòng hỏi tội nhân và phòng glam.

(Mécanique Populaire, Paris)

Chiếc áo mặc rét của thủ tướng Churchill

Nhân ngày lễ kỷ niệm bát tuần, thủ
tướng Anh nhân được một món quà quý,
Đây là một chiếc áo ấm do một phụ nữ ở
đảo Shetland (bắc xứ Ái Nhị Lan) gửi
tặng thủ tướng. Chiếc áo mặc rét này do
chính tay phụ nữ đan bằng thù len trong
xứ.

Tuy người tặng áo chưa bao giờ gặp
mặt Thủ tướng Anh nhưng cô tin chắc
ở việc đo kích tace của người đầu bếp ở
số 10 đường Downing.

(New York Herald Tribune USA)

« Bip-tect » băng thịt cá voi

Ở Mỹ, thịt cá voi đang được thế cho
thịt ngựa để làm đồ ăn cho chó. Dân
Scandinavie trong năm nay xuất cảng
đến 1 triệu ki lô nến so với năm 1952
chỉ có 30,000 ki lô mà thôi.

Việc lấy thịt cá voi để làm « bip
tect » là vi số ngựa ở mỹ nay cũng voi
dần.

(Daily News U.S.A.)

31 triệu quần áo hòa hợp ở Mỹ

Ở Mỹ, từ năm 1947 đến năm 1954, vệt
bán quần áo băng thứ vải nhân tạo tăng
lên 460%.

Từ năm 1953 thì đến 65% quần áo
mặc mùa hè ở Mỹ là băng chất len nhân
tạo.

Sở dĩ đạt đến sự thành công đó là do
ở sự sản xuất ra vải nhân tạo và giá một
bộ quần áo cũng rất mềm mại. Quần áo
băng vải tốt nhất chưa quá bốn trăm
đồng bạc Đồng Dương.

(Entreprise, Paris)

Nhà thờ Gia Tô giáo ở Anh bỏ vốn 1 tỷ về thuốc lá

Nhà thờ Gia Tô giáo ở Anh từ năm
1948 thấy tiền lời tăng lên 2 tỷ.
Trong nền kinh tế của nước Anh,

nha thò đóng góp một cỗ phần
khá quan trọng. Với số vốn 155 tỷ
quan, nhà thò đóng cỗ bàn khắp
các hang lớn. Tinh ra, nhà thò mua
1 tỷ cỗ phần về hai hang thuốc lá
lớn, 2 tỷ ruồi cỗ phần về điện, 4 tỷ
ruồi về kỹ nghệ máy móc, 3 tỷ về kỹ
nghệ thương mại và lương thực.

Tuy thê Nhà thò không chịu góp
vốn vào kỹ nghệ làm rượu và khí giới.
(Financial Times, Londres)

Salerne, một nơi đẹp nhất thế giới không còn nữa.

500 năm nhân mất tích trong nạn lụt
và rồi ở Salerne. Có nhiều nơi biến rút
ra xa đến 250 thước để lại bùn lèn bờ.

Salerne, một nơi đẹp nhất thế ghi
là từ nay không còn nữa.

Các nhà bác học chưa tìm ra được
nguyên nhân của trận lụt lớn này. Mưa
nhieu là một phần nhưng có nhiều chỗ
núi đổi cách đó hàng chục cây số bị sụp
xuống chôn cả thành phố và làng mạc.
Một ủy hội gồm những nhà bác học được
gửi đến nơi xảy ra tai nạn để tìm hiểu
nguyên do trận lụt này. Không có một
cuộc động đất nào cả.

(Paris Presse l'Int)

Con người giàu nhất thế giới

Con người giàu nhất thế giới có lẽ
sẽ là Haroldson Lafayette Hunt với
số gia tài là 700 tỷ. Năm 1921, anh
chàng bị khách kiệt trong kỹ nghệ
lưới vải nhưng Hunt lại lao vào kỹ
nghệ dầu lửa với số vốn bỏ túi là 50
Mỹ kim bảy giờ đã trở thành con
người giàu nhất thế giới.

(Vue et Images)

Một ngôi nhà tối tăm nhất thế giới

Một kỹ sư Mỹ vừa chế một ngôi nhà
tối tăm nhất thế giới. Nếu giờ thời mạnh
luôn trong 45 giây thì tắt cả cửa của
ngôi nhà đều tự động đóng lại. Lúc mua
to cửa cũng tự động đóng. Lúc trời mờ,
cửa cũng đóng.

Nếu con cái cãi nhau ngoài sân, bà
Fletcher có thể rầy la chúng nhờ ở cái
một máy phóng thanh đặt ở vách. Bà
cũng có thể coi sóc con cái bà nhờ ở một
cái máy vô tuyến truyền hình.

(Mécanique Populaire France)



Trong ba ngày 18-19, 20-11, ông Phạm Xuân Thái, tổng trưởng bộ Thông tin, đã triệu tập một hội nghị toàn quốc, quy tụ tất cả các cán bộ thông tin để báo cáo công việc, trao đổi ý kiến và hoạch định một đường lối rõ rệt cho ngành thông tin. Hình bên đây là một buổi nhóm.

LỊCH SỬ của Người là lịch sử một cuộc Nam Tiến thuong xuyên và dũng mãnh: Người đã rời bỏ miền Đông Bình Hồ xuống miền Ngũ Lĩnh, rời từ Ngũ Lĩnh xuống Phiên Ngung (Quảng Đông) với nhà Triệu, xuống Cố Loa (Phúc yên) với Hồng Bàng, xuống Đại La

(Hà nội với Cao Biền, xuống Hoa Lư Ninh Bình với Định Bộ Lĩnh, xuống Hạc Thành (Thanh Hóa) với nhà Trần xuống Thuận Hóa với nhà Nguyễn, xuống Bình Định với Tây Sơn, xuống Gia Định với Gia Long để mà rồi đây sẽ vượt núi lên Đà Lạt, Rangoon hay sẽ vượt biển sang Chà Vă, Mã Lai? Cái đó Lịch sử trong quá khứ đã đảm bảo cho tương lai. Vì xét về cả hai phương diện không gian và thời gian, Người đã VƯỢT hoài hoài, càng xa càng vượt thêm, càng lâu càng vượt nữa. Cho nên tên Người (Việt Nam) phải hiểu là VƯỢT VỀ PHƯƠNG NAM thi mới thật là lợn nghĩa.

Người đã Vượt về phuong Nam: người đã NAM TIẾN, suốt từ thời thái eօ cho mãi đến ngày nay và chắc chắn là cho mãi đến .. mãi mãi,

Thi đấu Lạc Long Quân! Thi đấu lớp dân Lạc Việt! Thi đấu quân đội của Triệu Vũ Vương, của Bình Tiên Hoàng, Lý Thường Kiệt, Trần Nhật Duật! Thi đấu lớp nhân dân nối gót nhau theo Nguyễn Hoàng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh chạy suốt từ cửa ải Nam Quan cho đến tận mũi Cá Mau! Thiếu chút nữa (nếu không có sút bành trướng của đế quốc Tây Phương cản đường) thi không phải đợi đến sau ngày 20-7-54 mới có vạn vạn con Người chạy theo giòng giống Gia Long « VIỆT NAM ».

Hà ! lại cái tiếng « VIỆT » này nữa ! Người thường nói : « Vào rừng chẳng biết lối ra, thấy cây núc nác ngỡ là vàng tám ! ».

Vậy thi « vào hay viếng » có nghĩa là tới một nơi xa lạ, thường thường là tối tăm, luôn luôn là bi ản. Nghĩa là phải có óc mạo hiểm. Nghĩa là phải có chí phiêu lưu. Nghĩa là phải có tinh thần chiến đấu. Chiến đấu chống xa lạ. Phiêu lưu chuốc tối tăm. Mạo hiểm thắng bi ản.



NAM TIẾN

(trong cảnh rạch đôi sơn hà)

Quả là Người đã có đầy đủ, có thừa thái mày đức tính đó, ngay từ thuở Sùng Lãm ra đời. Cũng như thuở nay, Chu Ân Lai vừa mới ló đầu khỏi cửa ải Nam Quan thì lập tức « phải có » ngay ngàn ngàn con Người (chẳng hề mắc chứng si tình mà chỉ vì mắc chứng Ái quốc độ ra bãi biển Bùi chu cầu mong :

« Lạy trời cho cả gió Nôm, cho thuyền chúa Nguyễn đóng buồm kéo ra ! », rồi cũng như gã mè nạng thực nữ, chịu cho nước triều dâng lên vùi lấp hàng trăm ngàn mạng đi đê mà thực hiện câu ca :

« Mọi biết tương tư là thế ấy,
Xin ai chờ trách kẽ ôm cầu... »

Tương tư đây là tương tư gió Nôm, tương tư miền Nam, tương tư viêt Nam vậy. Tương tư mạo hiểm, phiêu lưu và chiến đấu. Tương tư một cách bền bỉ, luôn từ t k. X cho tận đến hôm nay, đến tận giờ phút này.

Cũng như :

« Trước Trịnh Kiểm chỉ cho Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuận Hóa mà thôi, sau đến năm canh ngọ (1570), họ Trịnh đòi quan trấn thủ Quảng Nam là Nguyễn Bá Quýnh về trấn đất Nghệ An, để đất Quảng Nam cho Nguyễn Hoàng Kiêm lĩnh.

« Năm tân hợi (1611) Nguyễn Hoàng vào đánh nước Chiêm Thành lấy đất lập ra Phù Yên; chia ra làm hai huyện là Đông Xuân và Tuyên Hòa. Đến năm quý ty (1653) vua nước Chiêm Thành là Ba Thẩm sang quay nhiều ở đất Phù Yên, Chúa Hiển là Nguyễn phúc Tân mới sai quan cai cơ là người Hùng Lực sang đánh. Ba Thẩm phải dâng thư xin hàng.

Chúa Nguyễn đề từ sông Phan Lang vào cho vua Chiêm, còn từ sông Phan Lang trở ra lấy làm Thái Ninh phủ, sau đổi làm phủ Điện Khanh (tức là Khanh Hòa bây giờ), đặt dinh Thái Khanh để Hùng Lực làm thái thú. »

Kể từ nhà Hậu Lê lập nghiệp thi Chiêm Thành, so với Việt Nam, đã làm vào cái thế yếu rồi Rùa mà người lãnh đạo của Chiêm lại không tri kỷ tri bỉ, định học đòi Chế Bồng Nga thuở nọ, rồi dám « sang quay nhiều ở đất Phù Yên », thì hỏi... « yên » làm sao cho được chứ ? Nên mới bị đòn. Rồi phải

dâng thư xin hàng — nghĩa đen là cắt đất xin hàng.

Đó mới là một lần的大 Bay giờ đến lần thứ hai:

— « Năm Quý dậu (1693) vua nước Chiêm Thành là Bà Tranh bỏ không tiến công, chúa Nguyễn là Nguyễn phúc Chu sai quan tổng binh là Nguyễn Hữu Kinh (con Nguyễn Hữu Dật) đem binh đi đánh bắt được Bà Tranh và bọn thân tử là Tả Trà Viên, Kế Bà Tử cùng thân thuộc là Bà Ân đem về Phù Xuân. Chúa Nguyễn đòi đất Chiêm Thành làm Thuận Phủ, cho Tả Trà Viên, Kế Bà Tử làm chức Khâm Lý và ba người con của Bà Ân làm để đốc giữ Thuận phủ, lại bắt phải đòi y phục theo như người An-nam để phủ dụ dân Chiêm Thành. Qua năm sau lại dời Thuận phủ ra làm Thuận Thành Trần, cho Kế Bà Tử làm tâô đốc. Năm định Sửu (1697) chúa Nguyễn đặt phủ Bình Thuận lấy đất Phan Rí (Phan-Ri), Phan Lang (Phan Rung) làm huyện Yên phúc và huyện Hoà Đa.

« Từ đó nước Chiêm Thành mất hẳn ». Nước Chiêm Thành mất hẳn, nghĩa là nước Việt nói chung, và Chúa Nguyễn nói riêng đã toàn thắng.

Thế thi cái lẽ được thua ấy, từ đâu mà ra ? Xin hãy lắng nghe lời phê phán của sứ gia... đa cảm :

« Nước Chiêm Thành chính là nước Lãm Ấp ngày trước đã từng qua mấy trăm năm, cùng với họ Lý, họ Trần đối địch, chống với quân Mông Cổ, không cho xâm phạm vào cõi, lập nên một nước có vua, có tôi, có chính trị, có luật pháp. Nhưng chỉ hiềm vì người nước ấy cứ hay sang cướp phá ở đất An nam, thành ra hai nước không mấy khi hòa hiếu được với nhau.

« Đó là đối địch thì không sao tránh khỏi được cái luật chung của tạo hóa là: Khoẻ còn, yếu chết. Vì vậy cho nên từ khi vua Thành tông nhà Lê đã lấy đất Quảng Nam và đã chia nước Chiêm ra

(đọc tiếp trang 34)

ĐỜI MỚI • 142



CHÚNG TÔI ĐÃ VIẾNG

« ĐẾ THIỀN ĐẾ THÍCH »

trong một chuyến bay cuối tuần

bài của TRẦN PHI



T

RONG một quảng cáo « VIỆT - NAM HÀNG KHÔNG » cho biết công ty ấy có tổ chức cuộc viếng thăm cuối tuần ở ĐẾ-THIỀN ĐẾ-THÍCH, với ba ngàn một trăm đồng « mà thôi » !

Thấy hai chữ « mà thôi » mình cũng hơi ngạc nhiên, vì số tiền ấy là cả một tháng đi chợ của « hiền nội trợ ». Nhưng mà, khi bao nhiêu người ở tận những chon trời Âu-Mỹ bằng mờ ảo thấy tận mắt kỳ-quan thứ tám ấy mà chưa thực hiện được vì thiếu thời gian và vì không gian... quá nhiều, và cũng vì không phải với số tiền tương đương với ba ngàn một mà thôi, thì mình cũng có thể hy sinh một kỳ, nhứt là khi hòa bình đã trở lại.

Có Công ty VIỆT NAM HÀNG KHÔNG, nói đúng ra có một bà cô da có thịt ở đấy lo giấy chu lưu cho mình thi cũng đỡ thật, nhưng mà còn cái tội đi chụp hình bay đi rứa thêm cho có hai tấm để nạp và còn phải đợi kết quả trong hai ba hôm thì

cũng hơi cực. Ước gì được trở lại hời xưa, hễ có giấy « tit » thi a-lê, tha hồ tự do lưu thông, tự do xem đất nước láng giềng. Phải chăng đó là nguyện vọng của các bạn ?

Dù sao tôi cũng đã có giấy chu lưu để mười hai giờ bốn mươi lăm trưa thứ bảy vừa qua lên xe ca của VIỆT - NAM HÀNG KHÔNG lên phi trường và dè đúng một giờ rưỡi cắt cánh. Rõ thật minh đã biến thành tiên vì bay ở trên trời ! Kia, dưới trầu gian, những ngôi nhà nhỏ như hộp quẹt, những thửa ruộng như những tấm thảm xanh, và những trâu những bò nhỏ như .. kiền.

Và dày đất nước của nước bạn Campuchia, gần đến Nam Vang, phi cơ giảm bớt cao độ, những con bò vàng pboi minh dưới ánh nắng, những cây thốt nốt đặc biệt của đất chùa Tháp, rồi sông Tonlé-Sap, rồi thành phố Nam Vang với dinh thự Miên-hoàng, nhà chờ, nhà ga, rồi phi trường Pochentong. Chỉ với năm mươi lăm phút, từ

Sài-gòn chúng ta đã tới thủ-dô Cao-miên.

Nói chúng ta, tôi mới nhớ sực lại các bạn đồng hành. Chuyến bay hôm ấy là chuyến đầu mà là một thành công ! Ba mươi hành - khách, người Việt, người Pháp, người Mỹ, người Trung-hoa, tất cả đều tõ vè hàn-oan, không có vè lo âu nghĩ ngại của những lúc ngồi ở bàn viết trong sở làm. Trong các hành khách người Việt lại có cả một bà đứng tuổi và một phụ nữ, trẻ hơn, không muỗn ở nhà và quyết định đáp phi-cơ đi xem ĐẾ-THIỀN ĐẾ-THÍCH. Nam nữ bình quyền !

Nửa giờ sau, phi cơ lại cất cánh trực chì Siemreap. Trên đoạn đường này, tất cả hành khách đều chú ý đến Biển Hồ, quê hương của những « cá Nam Vang » mà dân Saigon đều biết. Vài phút sau, anh chiêu dãi viên to người báo cho biết : « Chúng ta đến nơi rồi đây, nhưng phi-cơ sẽ lượn

(đọc tiếp trang sau)



vài vòng đẽ qui vị thấy ĐẾ THIỀN
BẾ THÍCH ». Anh G. ấy nói tiếng
Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp trôi như...
phi-co bay !

Rồi phi-co biến thành chim én liêng
qua liêng lại. Phong cảnh ngoạn-mục
làm sao !

Trong những đám rừng già, những
vết tích xưa của dân tộc Cao-miên
hiện ra oai-nghiêm, hùng-vĩ !

Nhưng phải xem những kỳ-quan
ấy ở dưới đất mới thấy tǐ mỉ công-
trình xây-dựng và diệu khắc, thấy
óc thông minh, mỹ-cảm và sự bén-
chi của những người đã góp công vào
đấy. Cuộc viếng thăm chiêu thứ bảy
hôm ấy ở Angkor Vat và sáng chū-
nhut ở Angkor Thom ghi lại trong
dầu của ba chục hành-khách bao
nhiều ấn-tượng sâu-xa, đem lại bao
nhiều cảm-tưởng và ý-nghĩ thâm-
thúy.

Tôi xin phép không kẽ lại lịch sử
dài dòng vì dẽ nhường lại cho các
quyền sách, các sú-gia, và anh hường-
dân-viên vui vẻ nói tiếng Pháp như
bắp rang !

Tôi chỉ muốn ghi ra đây vài kỷ-
niệm đánh dấu cuộc hành trình hôm
ấy, do VIỆT-NAM HÀNG KHÔNG tổ-
chức theo một phương thức mới,
khỏi hành xế trưa thứ bảy và trở
về Saigon chiêu chủ-nhụt.

Anh hường - dân-viên mà tôi vừa
nói đến trên đây có những sự hiểu-
biết lịch-sử mà cả thảy đều... thân-
phục ! Anh kẽ sự-tich như hời nào
chúng ta trả bài rẽ-xít-ta-xông. Nhưng
trả thuộc lòng đúng chỗ và nhảm lúc
thì cũng là cả một nghệ-thuật.

Anh lại còn xen vô những câu triết-
ly, thí dụ như : « Không gì cứng-bằng-
đá, nhưng mà có một thứ mạnh hơn
lá... rẽ cây, chinh rẽ cây làm hư-hỗng
những công-trình kiến-trúc này ». Anh
kẽ nhiều chuyện lý-thú khác
mà các bạn sẽ được nghe khi tham-
gia vào những cuộc viếng thăm cuối
tuần này.

Nếu có những người châm-chú nghe
anh thì cũng có những người khác
bận lo đi săn ảnh, lừa những góc

cạnh thật là mỹ-thuật để chụp lấy.
Một gia quyến nọ, có một cụ già đi
theo. Ông lão dáng kính ấy có vẻ yếu
ớt nhưng cũng nổi gót theo các bạn
« hậu sanh » tới cùng. Nhưng mấy
người con của ông đều có « võ-trang »
bằng dù thử máy chụp ảnh và hoạt-
động rất hăng-hái, hăng-hái đến
đỗi bà chị của mấy bạn thanh niên
ấy phải than phiền : « Mấy đứa
nó mê chụp hình sao mà quá lě,
không dẫn ba gi hết ». Nhưng mà
không sao, tất cả những bạn đồng-
hành đều coi nhau như là quen thuộc
tù hời nào. Và cái không-khi vui-vẻ,
thân-ái ấy làm cho mình cảm thấy
sung sướng làm sao.

Những hành khách Âu-Mỹ thi không
ngót buông ra những câu thanh phục :
Lạ-lùng quá ! Vĩ-dại quá !

Cuộc viếng thăm Angkor Thom trọn
buổi sáng chủ-nhụt thật là hứng thú,
nhứt là sau một đêm ngủ ngon ở
Khách Sạn : Khách du ngoạn có dịp
thở không khí trong sạch, và nghe
những chim rừng thành thót trên
những ngọn cây trong rừng, khi đi
theo những con đường mòn dẫn từ
ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Sau một tuần lễ nhọc-nhắn, thoát
khỏi Saigon để cùng với những bạn
đồng-hành khác vào khung cảnh
thiên-nhiên và cõi-tích này thì thấy
khoé-khoắn lạ thường. Thêm vào đó,
một sự cảm-thông giữa người nay và
người xưa, giữa người Việt và người
Miên đang cần-siép chặt dày thân-ái.

Chiều chủ-nhụt, theo chương trình
đã định, thi dành cho cuộc viếng



thăm thành phố Siemreap và vùi
phụ-cận. Nhưng ngay tối thứ bả-
sau khi dùng cơm tại khách-sạn
chúng tôi đã ra chợ bằng nhữn-
chiếc xe lôi chạy nhanh không két
phi-co, để thưởng thức những món
đồ ngọt quanh chợ. Nhiều cô gái
người Miên, hay là người Miên lai
Trung-hoa, vui vẻ bán hàng. Nếu bạn
biết vài tiếng Miên hay vài tiếng Triều-
Châu thi cuộc « hội đàm » càng thêm
hứng thú.

Do cuộc viếng thăm chợ Siemreap
chiều chủ-nhụt vừa nói trên, các bạn
có thể mua vài món kỷ-niệm để làm
quà cho bà con và bạn hữu.

Ngày giờ trôi qua mau lẹ quá làm
cho du-khách sửa soạn về trong sự
mến-tiếc. Phi-co lại cắt cánh, lượn
một vòng đẽ từ-giả ĐẾ-THIỀN ĐẾ-
THÍCH rồi đưa hành-khách trả lại
cho những thành phố phồn hoa.

Trên phi-co, một nhơn-viên cũ:
VIỆT-NAM HÀNG-KHÔNG đưa ra mộ-
« quyền sò vàng » để du-khách ghi
lại những kỷ-niệm. Ai nấy đều vui
lòng viết, nhưng thời gian ngắn quá
thì làm sao đủ cho ba chục người viết
được. Đề kết-thúc bài này, chúng tôi
xin phép ông N.Q., Chánh Kiêm-Soát
Bru-Biên ở Saigon, cho chúng tôi
ghi ra đây những lời ông đã viết trên
phi-co :

« Tuy là buổi đầu tiên, mà cách tổ-
chức và công việc xếp-đặt có thể nói
« là hoàn-mỹ ».

« Giờ đi giờ về, lịch-sự của nhơn
« viên tàu bay và khách-sạn, nơi ăn
« chốn nằm đều không thể-dị-nghị
« được. Lại có cái thú là người đưa
« chúng tôi đi xem (guide) một thanh
« niên bản xứ nói tiếng Pháp trôi như
« nước chảy, và luôn luôn nở nụ
« cười tò-vé vui mừng tiếp chúng tôi ».

« Chúng tôi ra về, rất nhớ tiếc cảnh
« quí và lòng người, nhưng với ao
« ước trở lại một ngày rất gần ».

« Thành thật cả một tấm lòng, tôi
« gửi lời khen ngợi và cảm-tạ hãng
« máy bay VIỆT-NAM HÀNG-KHÔNG
đã giúp chúng tôi một cuộc vui hiếm
« có đầy kỷ-niệm ».



DĨ VĂNG, TƯƠNG LAI

* của HUYỀN VIỆM



RONC CHUNG TA, có ai lại không có những phút chén nán
thực tại đẽ quay về tìm nguồn an ủi trong dĩ vãng. Tháng
ngày qua... những kỷ niệm xưa cũ lồng sâu vào tẩm thíc-
năm lặng yên như lớp bụi thời gian, chỉ một cơn gió nhẹ lướt
qua cũng đủ thôi thúc lên chút bùi mù quá khứ. Cái dĩ vãng
đù em đẹp, đau thương dù sáu tưối hay đèn tối vẫn có
mạnh lực làm cho người ta quyền luyến nỗi, triu mến nó. Gia

đi có những vết thương lồng sâu sắc tháng ngày qua, còn gác được một nỗi rát rào..

Al có thể o ô tư khi tâm hồn mình, dù ít hay nhiều, đã nhuộm màu thời gian
vĩnh viễn ? Al dám bảo rằng những tu nǚ kht xa lánh cõi đời phước tạp đà có thể quên
tất cả ngày xưa, một lần nghiêm-nhiên dấn mình oto tu vien, và đức Thích Ca, sau
khi đã tịch, được lên cõi Niết Bàn, đã hết đau lòng vì cái khổ cảnh của chúng sinh mà
Ngài đã có lần ném trái ?

Não cõi của chúng ta là một phim ảnh rất tinh vi, không gian và thời gian đã
in oto đó những sắc màu vĩnh viễn, khó mà phai mờ đi được. Ngày nay và ngày qua
vẫn có những chỗ giống nhau. Và cả ngày mai nữa. Làm sao có thể áp lòng đẽ khôi
lien tưởng và liên cảm ?

Một buổi hoàng hôn trầm lắng, bạn băng khuông thâ hân mờ lại cố đđ. Bạn đã
lắng quên trong giây phút cái cảnh mâu xương trước mắt đẽ hồi tưởng lại một ngày
thanh bình xưa cũ xa xôi.

Một buổi sáng âm u đầy sương khói, có gió đầu mùa trót rét, bạn bồi hòi
nhớ lại một mùa thu năm nào năm nay, bạn mặc chiếc áo ngực hàn còn mới linh khôi
của một người thân đãi tặng, hay một sớm mùa thu có ánh cờ bay trong gió lồng ngập
trời. Thế là bạn đã quay về dĩ vãng rồi, bạn ạ !

Nhưng lúc ấy là những lúc mà lý trí đã mệt mỏi và hoàn toàn bất lực. Trong
giây phút tình cảm đã ngự trị hân lòng bạn đẽ rời gác cho bạn bao nỗi buồn nán,
băng khuông.

Nhưng ngày qua có bao giờ trở lại ? Dù muốn dù không, ta vẫn phải sống với
thực tại và tương lai với tất cả cái ý nghĩa của cuộc sống. Bạn muốn quay về với dĩ
vãng ư ? Không được đâu bạn ạ ! Bánh xe thời gian, bánh xe lịch sử sẽ không bao giờ
theo bạn. Vâ chặng luân hoàn, luât đào thải sẽ nghiêm-nhiên làm công việc của
mình. Có lẽ lúc ấy bạn sẽ ăn năn, nhưng khi kịp nghĩ ra thì đã muộn lầm rồi và không
còn thời gác sửa chữa.

Phương chí dĩ rắng của ta có gì êm đep lâm đâu mà bạn phải nồng lồng hoài
cảm. Bạn sẽ bùi mót đáp : dù sao, tôi vẫn ao ước được sống âm êm nhã trong mùa
thanh bình cũ ! Non một thế kỷ qua, đã có bao giờ dán ta được
sống xứng đáng với con người ? Tôi vẫn biết có những kẻ rất sợ cảnh đờ ợ, cảnh
hoang tàn ly tán, vì bản tâm của con người vốn ưa sô-giêng lanh — nhất là người
Việt chúng ta — nhưng khi cần phải đờ ợ đẽ xây dựng thi ta vẫn cứ tăng lồng đõ o.

Bạn ạ ! Ngày mai đẹp lâm, đẹp hơn dĩ vãng rất nhiều ; ta đã một lần bước đis,
thì có bao giờ quay gót. Hôm nay, sống trong thực tại, ta hãy làm đầy đù cái bồn phun
của ta, đấy cũng là đặt những viên gạch, những nền móng đầu tiên cho tòa nhà tương
lai vậy.

Bạn và tôi ! Chúng ta làm thế nào cho xứng đáng là những tên lính tiền phong
trong đao quân xây dựng hòa bình và hạnh phúc ngày mai.

THO * THO * THO

LỜI THAN ĐẤT VỠ

Kính dâng đất nước tôi, và
gửi tặng những người đã
giao cho tôi một tình thương.

M.K.H.

Này người hối ! — Hãy lắp bằng tất cả,
Thôi ngừng đi, đừng dám nát lòng ta !
Nhân loại ơi ! — Hãy biết sống vui hòa,
Người đâu thấy lòng ta đang rạn vỡ ! (?)

★

Ta là đất đã sống từ muôn thuở,
Biết bao năm ? — Đã từ thuở sơ khai.
Khi loài người còn chưa biết một hai,
Cho mãi đến ngày nay lòng tan vỡ !

★

Ta chẳng oán, chẳng hờn người đã lở,
Gieo tan thương trên mảnh đất thân yêu !
Dù tan nát lòng ta không chút sợ,
Thương cho người phải đến chỗ diệt tiêu !

★

Ta biết lầm, loài người vẫn minh lầm,
Nhưng ta khuyên đừng xây móng XÂM
LÃNG !
Thương nhau đi ! — và cố gắng san bằng,
Quên tất cả đẽ xây tình nhân loại !

★

Ta không bao loài người nên triệt thoái,
Chỉ sự rằng người gieo mài tan thương !
Nên nghe ta xây lại hội TRUNG DƯƠNG
Phải biết lấy TÌNH THƯƠNG làm căn
bản,

★

Lẽ sống đó : đừng gây thù hay oán,
Sát bên nhau xây cuộc sống huy hoàng.
TRÍ sáng suốt, TÌNH THƯƠNG không
mờ ám,
Mạnh BẢO TỒN chứ đừng mạnh XÂM
LÃNG !

★

Ta than đây, loài người hối nghe chăng ?
Hãy nhớ lấy những lời than ĐẤT VỠ !

★

MAI KHẮC HUY
(Nhà trang)



THO * THO * THO





THƠ

TÔI YÊU

Tôi mang niềm yêu mến thiết tha,
Yêu đất mẹ dâng trào nhựa sống,
Có Cửu Long phù sa đắp ruộng,
Có Nhị Hà cuồn cuộn máu hồng,
Vì non sông, vì giồng, vì giồng;
Có Tràng Sơn gánh hai thúng thóc,
Có gò Đa chất xương quân cướp bóc,
Có rừng Yên Thế với vị Hùm Thiêng.
Tôi yêu cảnh đồng ruộng vô biên,
Với bác nông phu nước da bánh mật,
Chẳng phai màu dưới nắng trời gay gắt,
Hì hục với trâu cày, chẳng nghỉ ngơi,
Và em mục tử giữa khoảng trời
Ngõi lưng trâu thòi sáo mơ đời Thuần

Nghiêu.

Tôi yêu cả cô thôn nữ, sớm chiều
Má hây đỏ, miệng hò nghe... thánh tiết.
Tôi yêu tiếng nước tôi rành rọt,
Với năm thanh là bản nhạc triền miên.
Tôi yêu say lời ru của mẹ hiền
Và lòng tôi nhẹ rung niềm trùi mến.
Tôi yêu cả em học sinh còn mén,
Miệng vui cười, tay cầm sách, bước chân
mau.

Và thầy tôi, lưng mỏi, tóc đòn màu,
Tôi yêu cả chú phu xe thân vạm vỡ
Chú thợ rèn, thợ máy thân vất vả,
Và hơn hết em bé lạc « Chợ đời ».

TRÚC TÂM



OAN EM, BÀI TOÁN SAI RỒI

Viết cho Bình Minh - H.L.

Oan em : Bài toán sai rồi
Tay non dính mực, em tội buồn buồn.

Chết buồn em nhỉ
Em nghĩ lại coi :
Hay em viết sai
Hay em làm sai
Bốn mươi kẹo, bớt hai mươi
Thì còn hai chục. Sao đây lại mươi!

Mười khác hẳn Hai mươi
Một là Một, Hai là Hai.
Không nên thêm bớt trêu người
Bằng nghe kẹo ngọt mà cười
Lo ra nết bút là sai tắc lòng.

Giấy em Trắng Trong
Sách em Minh Bạch
Mực em Thanh Sach
Viết em Thanh Liêm
Chữ tốt như tiên
Nét hoa chưa chút bợn duyên
Có dấu vương nợ dính tiền
Phải dấu chanh chuối mà thêm
Bắc chua lột ngọt mà biền mập mờ?
Toán sai : Kẹo mứt : sinh ngờ...
Rồi ra một xấu mươi nhớ
Lạ chỉ một mất mươi ngờ ;
Kẹo dun kẹo lát kẹo vỗ túi nào!

Em chẳng nhớ sao :
Lộn con toán bán con trâu
Sai ly đi đậm. Sáu râu trách canh.

Em nay
Một mái tóc xanh
Muôn ý ngay lành
Chăm chỉ học hành...
Có giỏi giang Bốn Phép đã dành
Cũng tập thêm cho lành Phép Thủ :
Công Trù Nhơn Chia chia đủ
Còn phải chăm dò thê Lương Tâm
Lương Tâm Mực Thước thẳng băng
Viết ra Đúng Đắn : Phải chẳng Trung Bài?

Thế là Dáp Số : Hai Mươi.
Ha... cười !
Mai em làm toán không sai
Ngày Mai Nhán loại vui cười
Ngày Mai vó số Vui Tươi :
Son phé : Mười Tám, Hai Mươi
Em khoe « Uu Diệm » : Em cười lên em :

Cuối Thu 1954
HIỀN LƯƠNG
(Đà Nẵng)

ĐÀ-NẴNG



PHÓNG SỰ CỦA ANH XUÂN

(tiếp theo Đời Mới số 140)



Ở cõi gái từ xa
gánh đến chỗ bạn
ngồi một gánh : một
dầu là một chiếc
thùng, ở trong đặt
chiếc hỏa lò bằng
sắt trên đặt một chiếc nồi nước sôi
lên hơi ngùn ngụt; dầu gánh kia phirc
tập hơn : bạn thấy chồng chất trong
chiếc quang một chiếc thùng và vài
ba cái mít. Dở mít trên cùng ra, bạn
thấy trước tiên là chiếc viem to nhất
trong đựng nhurn vàng chái và « khiêu
khích » làm sao, rồi đến một thầu
tương ớt đỏ ổi, một đọi bánh trắng
ram phồng, một tiềm đậu phụng bột
và ít mọng chanh, mới thấy bạn đã
dở dãi ra rồi.

Cô bán mì tuy ý bạn muốn xoi
nhiều it, lấy ra một chiếc đọi to hoặc
nhỏ cho vào một ít rau sống dà,
bắp chuối sứ, húng thơm, bạc hà the
the, rau răm gắt; tất cả mấy thứ đều
thái nhỏ trộn chung. Xong dở thùng
dưới cùng, cô lấy ra một ít mì dà
xắt sẵn bỏ vào chiếc lon thiếc xoi lỗ,
chao vào nồi nước sôi cho rời từng
con mì ra, đoạn dỗ lắp lên chum rau
sống kia. Thế là cô lấy muỗng múc
nhurn ở viem chan lên mì, bạn thấy
những con tôm lột ngút đầu ngút
đuôi, tròn trĩnh như nhộng, những

miếng thịt heo
nấu nhừ với
nước màu vàng
trơm trơm

Chưa hết đâu,
còn bỏ thêm vào
đội một tí tương
ớt, một muỗng
đậu phụng bột,
một ít bánh trắng
ram, vắt mít t
mọng chanh và
gác lên trên một
trái ớt Cẩm Sa
nữa. Thế là xong
và hoàn toàn một
bát mì Quảng rồi
đấy. Bạn chỉ còn
lấy dưa trộn cho
dầu mì với rau,
rau với nhurn,
cho chanh, tương
ớt thảm cho cùng,
cho vào miệng và
không quên cắn
ớt rồi nhai một
cách « khói i
khẩu » say sưa.

Chất mì gạo bơ
bở kèm theo chất

chan chát thơm thơm của rau sống,
miếng thịt heo mềm lụn, mía con
tôm lột mumi mumi, đậu phụng bột
bùi ngan, tương ớt the the, mảnh ớt
nồng nồng. Tất cả mùi vị ấy hỗn hợp
lại khiến cho bạn thấy thích khẩu và
khoái trí vô cùng, rồi bát trong kéo
bát ngoài, bạn bảo làm thêm cho dù
mười đồng dễ trả !

Bí xuồng cát

Ăn no, ngồi chán và nếu còn sờm
bạn cứ việc chậm rãi mà đi lẩn xuồng
Trèm, xuồng « po », bạn sẽ nghe và
thấy náo nhiệt lạ thường. Từ trong
một chiếc tàu mồi đến đậu, bạn thấy
đi lên một đoàn người mà chắc bạn
có cảm tưởng rằng đấy là một giống
mọi ở Bắc Phi hay một bộ lạc nào
vào thời báu cổ. Nếu ở xa, hoặc cận
thì phải nhìn cho kỹ bạn mới biết đấy
phần đông là đàn bà chiếm đa số. Họ
quẩn ngang hông trổ xuống đùi một
tấm giấy bọc xi măng vàng khè khè,
vận chiếc áo cụt đèn và chằng chít,
trên đầu trùm chiếc khăn mốc thêch.

Tất cả những « y phục » ấy tạo họ
thành y như một đoàn bồ nhún biết
cử động. Họ vác trên vai những tấm
than đá đen xù xì, những bao xi măng
nặng trĩu. Bột than đá đen láng, bột
xi măng xám mốc trộn chung với mồ
hôi bám sát vào mặt, bạn thấy họ
như một đoàn hẽ trên sân khấu. Bạn
nghe từ miệng họ vang lên « Hò...

ò... ô... ô... khoan... là khoan hò »
hoặc « Dò... ô... ô... ta là dò... ô ô ta
là gắng... lên nè » Họ chuyền nhau
từng kết » rượu, từng bao gạo, từng
đoan sát; vừa làm vừa hát quên cả
mặt trời sắp lặn. Trên đường từng
cặp trai gái cặp nhau di chơi. thoang
thoảng mùi Forvil thơm ngát.

An nhân

Ở Đà Nẵng bạn bấm đầu ngón tay
đếm gọn lỏn được một ông đốc tờ
Tây, một ông đốc Tàu, dăm ba ông
đốc Việt và một số y sĩ thượng hạng !
Đấy là kè đốc tờ « xi vinh » thôi nhé !
Một thành phố ngọt mía vạn người
mà bấy nhiêu ông đốc tờ kè ra thật
là « ân nhân » lắm. Bảy giờ rưỡi sáng
bước vào phòng khách của một ông
đốc tờ Tây ở đường Musée, tôi có
cảm tưởng là bệnh nhân đi mua gạo
« cát » như mấy năm trước, và người
bệnh đến dày hinh như họ không
còn là bệnh nhân nữa. Thấy họ khỏe
ra phết, họ chen lấn nhau èo ợc,
tranh giành vào cửa để xin một tách
số theo thứ tự luân phiên. Một thanh
niên đầu chải tém, sơ mi cồ hở, nện
gót giày « quya » đốp đốp bước vào
đầm cửa và gọi :

— Này, cô cho xin một cái « tic kê »
nào ! Một người nữ khán hộ ló mặt
ra khỏi cửa dòn dã :

— Thưa Ông, hết số rồi à ! Mỗi buổi
ông đốc chỉ khám độ 30 bệnh nhân,
mà đã phát đến số 30 khi sớm, Phiền
ông chờ buổi chiều vậy à !

— Thế là nghĩa lý quái gì ! Tôi đến
đây khi sớm kia mà !

Người nữ khán hộ gật :

— Ông đến sớm mà ông không xin
thể. Ông đi chơi thì chịu vậy.

Nói xong cô đóng ầm cánh cửa lại,
mặc cho chàng thanh niên bước ra
lầm bầm một mình : « Cần quái gì, tao
lại đi chỗ khác. » Một cụ già ho sù sụ
rồi bảo bà bế con ngồi bên cạnh :
« Ông gi mà xấu chưng quá, hễ minh
hữu bệnh tall cần », buổi mai không
được thi buổi chiều, chí có sao đâu!». Bà
kia đáp lại : « Ông đốc này giỏi và
tốt lắm, ông khám kỹ ông ạ, nên đắt
khách quá. Tôi phải đến thật sớm
mời xin được miếng thê ». Một bà
già hỏi thính không :

Không biết ông khám bao nhiêu một
bệnh.

Một chị phụ nữ tóc « phi đê », xách
bóp đầm, trả lời ra vẻ thông thạo
như hình đã khám nhiều lượt ở nhiều
bác sĩ tại đây :

— Khám thường 100\$, « pach-xê-ra-
di-ô » thi 120\$, kè ra thi cố hơn tiền
các ông khác, nhưng ông này khám
(đọc tiếp trang 32)



GƯỜI CON GÁI

vẫn thử
thít khóc. Mái tóc loà
xoà buông trước trán
đầm ướt. Đôi vai tròn
rung lên vì cảm xúc.

Tiếng khóc ấy làm lão tức bức:
— Thôi! Khóc mà lấy.., được à?
Cú rấm rứt bên tai hoài, mệt quá.

Người con gái thôi không dám thử
thít nữa, nhưng vẫn còn nức nở.
Thân hình nhỏ bé rung lên, và cột
nhà mà người con gái dựa cũng rung
theo. Lòng lão thấy quặn đau lạ.

Bóng lão rung rinh. Lưng lão cong
xuống cong vút như cây cung mà
ganh nặng thời gian đã cỗi hòn sỏi
chục năm trời. Bàn tay lầy lội đưa
mũi lạt tre láng như da lão và vàng
như ngón tay rỉ khói thuốc lá cầm lè
của lão. Sợi lạt ẻo lả, tung tăng nhảy
trong mươi ngón tay rắn rủm, chen
vào nhau, chồng chất, xô bồ.

Chốc chốc lão lại uốn mình, vặn
xương kêu lắc cắc.

Chiều chầm chậm len vào không

gian. Nắng cuối ngày đượm một màu
lại bụi tre xì xao trong gió. Bóng
chiếc khung cửa ngã dài trên nền
đất lạnh trót át, méo mó.

Ngon gió chiều phớt qua, lành lạnh
Lão ngừng tay, xít xoa.

Đôi mắt lém nhem của lão thả lỏng
trong màu vàng lạt của nắng đang
nhẽnh nhẽnh chảy trên ngọn tre.

CÂY TRE GIÀ quấn mình, nhánh
dài sà xuống, gã: vào mặt đất cát
vụn những hình ngoằn ngoèo. Lão
lâm bầm, làn môi run run theo nhịp
tay khẽ nâng mũi lạt tre vàng: « Đan
xong cái rổ này ta hạ cây tre đó để
đan thúng... »

Và lão cúi xuống, tay thoăn thoắt
đưa tre, vội vàng như ánh chiều hấp
hối đang lặng lẽ từ già khu vườn.
Tay lão lại run. Làn môi khô héo
cũng run theo nhịp.

Chiếc rổ đã gần hoàn thành. Dáng
nó đã hơi khum, tuy lạt tre còn tua
tùa như cám xe đạp. Lão cúi xuống
thấp hơn, riết chặt sợi lạt trong hai
bàn tay gầy.

Lão ngồi thế rất lâu, tay vẫn nhịp
nhàng lên xuống, mắt vẫn mở to cố
thu lấy ánh sáng hiem hắt dần.

Một bóng người đứng choán ở cửa.
Khung cửa sáng bóng dựng tối om.
Lão ngừng tay, chậm chạp ngang đầu
lên. Lão chưa nhận ra sau mới thốt
câu:

— Ủa, con về đó à?

Một thân hình nặng nề ngồi xuống:

— Tôi vậy mà thầy cũng thấy hở?

Ông lão mím cười, ngầm nghĩa gã
đàn ông:

— Thầy thấy chập chờng. Con
được về rồi à?

Gã đàn ông, đầu hớt tóc ngắn,
thu hình trong bộ áo quần đen,
khẽ gật đầu:

— Tui được tha.

Mắt ông lão sáng lên trong khi
mỗi gã đàn ông bậm chặt. Gã lầm
bầm một mình:

— Hừ, tha. Không biết mình có
tội gì?...

Ông lão không để ý tiếng thở dài
của gã.

Mắt gã đàn ông hau hau. Vì gã vừa
nghe thấy tiếng khóc. Bây giờ gã
mới chú ý đến người con gái đứng
tựa sau cột nhà.

— Ài đó, thầy?

— Cọn Bình.

— Sao nó khóc?

Ông lão thở dài:

— Từ hôm con bị bắt đi nhà ta
sinh ra lầm chuyện. Cọn Bình vì có
chút nhan sắc, thằng...

Mắt gã đàn ông long lanh ngay:

— Đứa nào thầy?

Ông lão lắc đầu, nghẹn ở cổ:

— Thì có thằng nào có một chút
máu mặt bằng nhà nó nữa?

Gã đàn ông nghiến răng:

— Thằng Hân Lợi?

— Còn ai vô đó nữa.

Nói xong, tay lão rung lên. Là
môi khô khan của lão khép vào nhau,
mấp máy.

Gã đàn ông đứng phát dậy. Tay gã
nắm chặt lại. Gã vừa xoay mình thi
tiếng ông lão đã rền rền:

— Thôi con! Đừng con! Nhà ta
không đổi chơi nói với nhà nó đâu.
Thầy can con.

Gã đàn ông đứng lại, dǎn từng
tiếng:

— Phải cho nó biết mình chờ. Tôi
mà chịu được à? Minh cứ nhu nhược
thế thì nó lại càng bóp cổ, móc họng
nữa.

Ông lão giải thích:

— Không phải mình nhu nhược,
nhưng mình có nợ nó.

— À, nợ thi trả. Chờ mắc nợ nó
rồi để nó muốn làm gì mình thi làm
à? Đòi ăn cướp! Đòi khát máu! Nó
làm hại cả một đời người con gái,
cho con người ta chỉ còn việc làm
đi nữa thôi.

Người con gái nghe thế, đậm chân
thịnh thích, siết lấy cột nhà khóc
thêm.

Gã đàn ông diên tiết:

— Con dỗi! Cố im cái miệng đi
không? Đòi nhục nhã! Vậy mà cũng

vác mặt sống được.

Người con gái sợ hãi chỉ còn khóc
rầm rứt.

Bây giờ đến lượt gã đàn ông đâm
chân, đâm vào ngực bình bịch. Gã
gào to:

— Có tôi ở nhà thi thắng Lợi...

Ông Lão nhìn con, van lơn:

— Thôi con! Tức mà làm chi.
Chuyện đã qua nói càng thêm chua
xót. Thầy van con.

Gã đàn ông khuynh tay, mắt còn
đẩy sát khí. Một lúc gã cắt tiếng:

— Có thầy ở nhà, mà thầy để nó
làm cần sao?

Ông lão buồn rầu nhìn con:

— Thầy già cả rồi nói làm chi con.
Thầy yếu đuối thầy có làm chi được

nó. Thầy không thể tay đôi đánh nó
được. Nếu thầy còn mạnh như con
thì thầy đã không nhu nhược. Thầy
người ta làm hại cả đời con mình mà
cũng phải ngồi bó tay.

Lão gục đầu vào gối. Mớ tóc bạc
rung lên với chòm râu bông.

Gã đàn ông nhìn cảnh tượng đó,
cảm động: Bèn cho tôi sửa cho bọn ấy
một trận cho nó biết. Không, nó cứ
tin bọn đàn bà mình ngu ngốc, chịu
đè nén mãi.

Ông lão ngược lên, tiếng rầu rĩ:

— Thôi con. Bèn ít lúc nữa. Con mới
ra chưa được mấy tí, để cho mẹ con
mừng. Mẹ con khóc luôn từ bửa con
đi..

Lão dơ tay lên dụi mắt. Gã đàn ông
đứng yên lặng. Một lúc lâu, gã hỏi:

— Rứa mẹ tôi đi mô?

— Ấy, mẹ con, đi qua bên nó để
khất cái nợ tháng năm ngoài.
Cũng vì cái nợ đó mà nhà ta mang
nhục.

(đọc tiếp trang 40)



Ý KIẾN BẢN GÁI ★ Ý KIẾN BẢN GÁI ★ Ý KIẾN



PHỤ - NỮ

VỚI

THIÊN CHỨC
CỦA MÌNH

của cô THU NGUYỄN

không kiêu hãnh khi sung sướng, không
thất vọng khi khổ đau.

Tuổi trẻ bao giờ cũng tưởng rằng
phải chiến đấu mới tìm được con đường
sống giữa xã hội cạnh tranh. Ý định này
không đúng với phụ nữ, dù ở tuổi nào.
Người đàn bà đang phải chiến đấu làm
thế nào để xoa dịu những vết thương sâu
độc của thời đại tiền tiến.

Bản ngã của người đàn bà sẽ bị lung
lay khi lớn lên, nếu phụ nữ không biết làm
phát triển hoặc trau giồi tính tình, tâm hồn
và lý tưởng mình. Để tìm những mối lợ
trong tình yêu, phụ nữ đã vô tình làm mất
hồn thù vị của một cuộc hôn nhân bền
vững. Người đàn bà sẽ là kẻ đầu tiên
chịu đau khổ khi tự mình làm cho xã hội,
gia đình đỗ nát.

Ly dị cũng còn là một vấn đề phức tạp
nữa. Sự ly dị có thể chấp thuận được
trong trường hợp vợ chồng đều lạm dụng
quyền lợi mình một cách quá đáng. Đừng
bao giờ nên nghĩ đến sự ly dị, khi phụ nữ
chọn chồng không phải ở cái bờ ngoài
phù phiếm, hắc hoa mà là ở cái tâm hồn
vững chãi để xây dựng khi hai cuộc đời
đã hòa làm một. Nếu hôn nhân xây trên
vật chất, chồng chày sẽ sụp đổ vì vật
chất. Và đây là một vấn đề mà đàn bà
không thể nào thắng được. Tuy vậy,
cũng có nhiều cuộc hôn nhân thành tựu
rất đẹp đẽ.

Giữa thời đại mà sự sụp đổ đang hâm
dọa bên trong lẫn bên ngoài, thiên chức
của phụ nữ trong xã hội mới trở nên quan
trọng. Đàn bà muôn đời vẫn là hiện thân
sự thắng lợi vĩnh viễn của cái SỐNG
trên cái CHẾT.

(Viết theo « Une femme n'est pas un
homme » của Agnes Meyer)

T.N.

* SUY NGHĨ CỦA
MỘT NGƯỜI KHÔNG
THẤY ÁNH SÁNG

L.T.S.— Một bạn mang tật mù
mà vẫn ham văn nghệ, có viết bài
này gửi đến Đời Mới, để ghi vào
diều suy nghĩ của anh. Chúng tôi
vui lòng dâng lên đây để khuyến
khích một bạn tật nguyên dã tìm
thấy lạc thú trong văn nghệ, biết
sống một đời sống tinh thần đầy đủ.

MƯU
HANH PHUC

 MUỐN CÓ hạnh
phúc phải nhận định,
vì nhận định là một
diều cốt yếu ngay từ
lúc mới bắt đầu xông
pha vật lộn trên đường đời; ta đã
thấy biết bao sự vui, buồn, sướng,
khổ, làm cho tâm trí hoang mang.

Tất thường đời vẫn phô diễn. Những
sự hiềm nghèo vẫn chà trộn vào cảnh
huy hoàng rực rỡ, để đặt những bầy
cạm bẫy cuốn người tới nguy nan. Vì
thế trong bước rủi vẫn có bước may
cũng như trong cuộc vui vẫn có điều
đau khổ! Bước đường đời khổ khăn
là thế nên cần phải chọn con đường
tiến của mình.

Trước khi lựa chọn nên nhận định
kỹ càng, suy xét phân minh, rồi mới
ăn định. Nhưng cần phải tự mình rèn
đức tri kiến nhẫn, phải đem hết tinh
thần, năng lực, chống lại với mọi khó
khăn. Hạnh phúc không phải tự nhiên
có được. Nếu nó đến một cách dễ dàng,
người được hưởng không phải bận
đến tâm trí hơi sực, đâu có phải hạnh
phúc thật sự. Nó chỉ là giấc mộng
trong giờ khắc thôi. Muốn có hạnh
phúc phải coi thường mọi éo le, khe
khắt, đem hết tâm trí đấu tranh, mới
mong hạnh phúc được lâu dài.

Chỉ hướng cũng phải tùy theo tài
nghệ và năng lực. Ai không tự xét tài
nghệ và năng lực thường hay bị lầm
đường lạc lối. Trên con đường ta đã
trót lầm đi hết nữa, ngày đã tối, tiền
thoát luồng nan, lòng có ăn năn cũng
quá muộn rồi. Bởi thế cần phải nhận
định cho xác đáng, mới có thể mưu cầu
được hạnh phúc ở đời.

LẠC HÀ

Đoàn văn nghệ trường mù
Bắc Việt



TÂM SỰ LÃO THỢ HỒ

của THANH TUYỀN

BÊN CẠNH dinh An Thạnh có
một căn nhà lá nhỏ, ai đã ở vùng đó
cũng đều biết đây là nhà của ông
Năm. Tuy già, tóc đã bạc hoa râm
nhưng xem ông vẫn còn tráng kiện.
Ông sinh sống với nghề thợ hồ. Chẳng
phải riêng về nghề đó, mà bất cứ môn
gi ông cũng làm được. Những người
làng giềng thấy vậy thường nhờ ông
hạnh phúc quá! Nếu việc đời êm ả
như mặt nước hồ thu thi gia đình
ông tận hưởng cảnh sang giàu của
ngôi nhà mới; người ta còn thấy ông
lanh lanh cửa, dấp nền, đào giếng...

Trước kia tôi còn ở trọ nhà người
Bác họ ở vùng đó, để đi học cho tiện,
tôi được biết và quen ông: nhà ông
và nhà Bác tôi rất khít nhau, bằng
một tấm vách ngăn đôi. Đêm, những
người tản cư để di cho xa nơi lừa
binh. Vợ ông trong lúc chạy loạn
mắc bệnh mà chết, còn thằng con
trai không biết thất lạc nơi phương
nào. Ông cũng có tim kiém khắp nơi,
nhưng bóng con ông như cánh chim
bay gió. Ông không khỏi lo âu cho
dứa con trai duy nhất hiện nay biết
sống chết lẽ nào? Nhưng một hôm,
ông hoảng hốt, khi nghĩ đến một
ngày mai đòi lạnh mà ông sẽ phải
sống. Thế rồi ông đẹp ý nghĩ tìm con
qua một bên, đem thân ra với nắng
mưa để tìm sự sống hằng ngày.

Các tỉnh ở Nam Việt, ông điều có
đi tới, không phải ông du lịch mà
cốt ý đi tìm sự sống được dễ dàng.
Vì vậy mà nơi nào cũng có dấu chân
ông. Một bữa nay tôi thấy ông vui đáo
để, nói chuyện như bắp rang.

Với tánh tò mò, tôi hỏi thăm quê
quán, gia đình ông được mấy con?
Ông vui bỗng mặt ông thoáng buồn.
Những nét nhăn nheo rõ trên mặt như
những lượn sóng li ti, biều lộ nội
đau thương cùng cực. Rồi cả một
khúc phim qua khứ như diễn lại trong
trí nhớ ông. Ông cố đe né tránh cho nỗi
buồn lắng xuống và bình tĩnh kẽm lại

Cùng quý vị thương gia

Các nhà buôn cần đăng quang cáo vào SỔ XUÂN ĐỜI
MỚI 1955, xin mời lại ngay ty Quản lý Đời Mới để thương
lượng sớm. Chúng tôi chỉ nhận quang cáo đến đầu tháng
12-54 là hết hạn.

QUẢN LÝ ĐỜI MỚI

ĐỜI MỚI số 142

THO ★ THO ★ THO

TIẾNG RAO HÀNG

Gửi: Trung,
em bé bán mì.

Mỗi buổi sáng ngồi trông ra ngách
cửa,

Sương thu mờ phủ bạc cả ngàn cây
và trăng sóm sáp tràn lên mọi nẻo
Từ xa xa ròn rập tiếng chân giày
Ai... mì nóng đây:

Ôi tiếng rao sao mà nóng này
Tự trong tim bỗng bột thốt nên lời
Tiếng em rao vang vang tự xa xuôi
Anh muốn gọi... em ơi mua chiếc bánh
Nhưng còn nữa những tiếng rao bên

cạnh

Ai... cháo lòng, bánh tép nhuy đậu xanh
Còn thêm nữa cà tiêu, hành thịt mỡ
Ai... bột lọc bọc trong con tôm đỏ
Ai... bánh rám dòn đòn nướng phồng lên
Ai... xôi vò ai... ăn bún thịt rêu
Ai... phở Bắc, thịt tươi nhiều vô kể
Ai... bắp hầm ai... cà phê
Ai... đậu phụng
Ai... cõm nê ai... chả giò
Ai... mua keo

Tôi ngồi nghe mà vội vội trông theo
Còn rao nữa nhưng nhiều không kèn nỏi
Giương đôi mắt mà trông về với vợ
Mua thứ gì? (Tự hỏi lại lòng tôi).

Mua tất cả tôi muốn mua tất cả
Ăn cho no và thật chán cả đời
Nhưng đâu nữa!

Họ đi xa... trên đường phố

Tôi rùng mình quờ tay trong túi nhô
Trời đất ơi vòn vẹn có ba đồng
Có ba đồng mà cũng muôn lung tung
Mơ huyền hão mà không mong kết quả
Vẫn đòi lòng và vỗ dạ trông không
Tôi bàng khuông gọi liền em... mì nóng

Và run run anh chỉ có ba đồng
Tôi thấy em tay cũng cú run run
Cả hai đứa đều cùng chung số phận

Anh hơn em cũng chỉ có ba đồng.

PHONG ĐIỀN
« Sớm kinh thành »



THO ★ THO ★ THO

ĐỜI MỚI số 142



của LOAN GIANG

Em ơi! Anh đã ước mong
Mong người thôn nữ xa xăm trở về

LÊ TÊ EN NÒ

Không còn phải hỏi dài giòng ai nữa.
• Đêm ấy trăng tròn • và « Đêm nay
trăng khuyết... » cũng chỉ có « Cô gái
vườn Thành » và « Lê Tê En Nò » nhớ
để, mà thôi! Đã khờ tai, bạn trí khỉ phải
nghe « lá thư » gửi « Cô gái vườn Thành »,
bây giờ các bạn sắp phải điên
đầu mà nghe « Lỗi hẹn » của H. Toan
đây vì cũng chỉ có Lê Tê En Nò nhớ
thương đến « Cô gái vườn Thành » và
H. Toan bức mình với người đã « Lỗi
hẹn ».

Anh có biết vì sao em lỗi hẹn
Tình qua rồi thôi nhắc đến làm chi!
Buổi tiễn đưa em mờ lệ phẫn ly
Lời hứa hẹn em còn ghi tâm não.
Lời dặn buồi hôm nao:
Anh cùng em sống
Hưởng cuộc đời thơ mộng
Dưới mái tranh êm ấm
Cạnh đồng ruộng nương khoai

H. TOAN

Nhưng nàng đã lỗi hẹn với chàng
nghe theo lời mẹ:

Đằng đầu xóm cô thôn
Có một người trai trẻ
Đến dặm hỏi tên con
Mẹ chán chờ chưa định
Trông dáng người khá xinh
Thêm gia đình giàu có
Cúng chúc nụ cười kia
Con tốt phúc mới được người lưu ý...

(H. TOAN)

Ở chân trời xa, chàng được tin nàng đã
« lỗi hẹn », chàng nỗi cơn « thịnh nộ »:

Giờ đây anh vọng về nơi tan nát
Đang rủi thầm, em con người tệ bạc
Có sao dành thuyền khác trời sang
ngang

H. TOAN

Cũng là « nhở thương buồn vui nhưng
nhở thương buồn vui » của H.N. và của
Nùng Sơn là nỗi lòng của số đông chúng
ta còn « thương nhở buồn vui » của
Lê Tê En Nò hay của H. Toan chỉ là
« thương nhở buồn vui » của hai người ấy
mà thôi!

Thật là đáng tiếc!

ĐẠM TIỀN CHẾT LÚC NÀO?

của TIỀU MẠNH THƯỜNG

TÙ XUA đến nay các học giả bàn đến truyện Kiều rất nhiều. Vì quá thiên về phần luân lý, tả tình, tả cảnh của truyện mà không đề ý tới những đoạn văn, nếu không phân tích rành mạch thì hóa ra Cụ Nguyễn Du đã viết một cách mâu thuẫn.

Truyện Kiều chẳng những là một áng văn tuyệt tác độc nhất vô nhị mà lại chiếm một địa vị quan trọng trong Chương trình học văn nước nhà nên cần phải giải thích và bình luận rất kỹ càng.

Chúng tôi xin dẫn ở đây một đoạn văn, nội dung của nó rất mâu thuẫn mà các nhà chủ thích và phê bình « Đoạn trường tàn thanh » chưa hề đả động đến lần nào cả.

Khi ba chị em Vương thủy Kiều đi hội Đạp thanh trong tiết Thanh minh bỗng nhiên gặp một ngôi mộ bên đường không ai hương khói, bao phủ bởi ngọn cỏ tàn héo nứa vàng nứa xanh. Trước cảnh có độc lạnh lẽo ấy lòng Kiều xúc động vội hỏi em vì sao tất cả các ngôi mộ khác đều « thoái vàng bỏ rác, tro tiền giấy bay » mà ở đây hương khói vẫn tanh thế này ?

Vương Quan mới kể lịch sử năm mồ bạc phúc :

...Bà n Tiên nàng ấy xưa là ca nhi
Nỗi danh tài sắc một thì,
Xôn xao ngoài cửa thiêu gi yến oanh.
Kiếp hồng nhan, cố mộng manh
Nửa chừng xuân thoát gãy cánh thiên hương.

Có người khách ở viễn phương,
Xa nghe cũng薪水 tiếng nàng tìm chơi
Thuyền tình vừa ghé tới nơi,
Thì đã trầm gãy bình rơi bao giờ.

Phòng không lạnh ngắt như tờ
Điều xe ngựa rêu lờ mờ xanh
Khúc than khôn xiết tự tình
Khéo duyên bấy là mình với ta
Bà không duyên trước chàng mà
Thì chỉ chút đỉnh gọi là duyên sau
Sẩm sanh nếp sứ xe châu,

Vui nồng một nắm mặc đầu cổ hoa
Trái bao thơ lén ác tà
Áy mồ vô chủ ai mà vieng thăm...

ĐỌC XONG ĐOẠN NÀY ta thấy làm ngạc nhiên vì khi lá thuyền tinh của khách viễn phương cập bến thì con người ngọc đã « trâm gãy bình rơi » tự bao giờ rồi. Đạm Tiên chết lâu rồi nên khách yến oanh không đến, phòng khuê mới lanh ngắt, đầu xe ngựa ngày xưa nay rêu phủ lờ mờ xanh. Phòng theo dấu xe bị rêu phủ thi Đạm Tiên thất lộc ít nữa là một tháng trời. Thế mà không hiểu người khách làm thế nào mà « sắm sanh nếp từ xe châu » để « vui nồng một nắm » được. Nếu khách đến thấy Đạm Tiên còn nằm chết ở phòng thì người chết đã dài đến một tháng sao được ?, hàng xóm láng giềng chịu sao nỗi mũi hôi hám một xác chết không lầm liêm trong một khoảng thời gian 30 ngày ?

Nhưng không lẽ một nhà văn hào biệt tài như Tố như tiên sinh lại phạm vào sự mâu thuẫn này ? Ở đây ông Tchya, Tác giả Thần Hồ hồi còn làm giáo sư quốc văn trường Trung học Khải Định có nêu lên một giả thuyết :

« Ở Trung quốc thường có lệ ướp bằng chất Thủy Xác chết ướp thủy để lâu được. Những cô gái đẹp mà chẳng may sớm lia trần thế thi ướp thủy để vào một tủ kính khiến mặt mày y nguyên như lúc còn sống, không hôi hám gì cả. Đạm tiên là một người con gái tài sắc tuyệt vời, lúc nào cũng xôn xao ngoài cửa « thiêu gi yến oanh » nên được người ta ướp thủy để đến lúc chàng khách viễn phương đến mà vẫn còn. »

Thật ra chẳng phải một mình Trung quốc có lệ ướp xác thế, toàn thế giới người ta hay ướp xác những bậc vĩ nhân. Ở Nga sô xác Staline

cũng ướp thủy.

Nhưng dem lệ « xác ướp thủy » mà áp dụng vào Đạm Tiên thì thất lý hoàn toàn. Vì nếu người ta ham mộ Đạm Tiên, dem ướp thủy xác nàng thì ai cho phép chàng khách si tình này gõ dem chôn. Xin nhờ rằng người khách chôn qua loa mà thôi :

Vui nồng một nắm mặc đầu cổ hoa

VÙI NÔNG là vùi cạn tức là sơ sơ chử không kỹ lưỡng. Người khách chôn qua loa, vì không ai thèm chôn cất nên chàng động lòng thương dem chôn thi không thể là chôn xác ướp thủy được.

Xét cho cùng nhà Đại văn hào Nguyễn Du không non nớt đâu. Vì ta không chịu suy nghĩ một chút để tìm hiểu đấy thôi. Khi khách viễn phương ghê thuyền tinh tìm ca nha họ. Đạm thi Đạm tiên vừa mới chết chư không phải chết đã lâu. Suốt đời lẩn lộ làm nghè « là gió cành chim » chẳng phải đợi đến lúc chết mới vắng khách khi đau ốm đã không « Kẻ doái người hoài » rồi.

Vì thế mà Đạm Tiên ốm thi vẫn khách nên bắt đầu từ đó đến khi chết, trong khoảng thời gian nhuốm bệnh rêu dã phủ đầu xe ngựa ngày xưa. Khi chết thi gặp người khách viễn phương đến thấy thế động lòng thương kẽ bạc mệnh, sắm sanh xe châu nếp từ, đem đến bối tha ma đê vui nồng một nắm mà an ủi mình không duyên trước thi có chút gì duyên sau. Như vậy chuyện người khách chôn Đạm Tiên mới có lý.

Đoạn này nếu không vỡ nghĩa hai câu :

Phòng không lạnh ngắt như tờ,
Điều xe ngựa rêu lờ mờ xanh

thì không thể giải thích thế nào mà không khỏi gặp điều mâu thuẫn.

Chúng tôi xin mạn phép phân tích đoạn khó khăn này để hầu quý độc giả và cũng góp phần với toàn thể anh chị em học sinh để tìm hiểu thêm tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh.

T.M.T.



Hộp thư tòa soạn

— Bài của các bạn gửi đăng vào số xuân Đời Mới chúng tôi đã nhận đủ để xem, để sắp thứ tự.

Xin cảm ơn các bạn. Kính chào thân mến.

— Các bạn gửi ảnh nhớ ghi tốc độ chụp, (Tenes de pose) độ mở diafragme, hoặc dùng kính (f/stop) gì ? Đề thèm phần sáng rõ và để trao đổi kính nghệm học hỏi cho nhau. Ba lát.

*

Bạn Đỗ Rí g (Sài Gòn) :

Hai nghịch Nhung bạn quen đã viết lên ha mặt giấy

Bạn Phan Văn Minh (Huế) :

Khà quan. Bạn cứ gửi tiếp nhé. Thân mến.

Bạn Phạm Văn Tính (Phan Thiết) :

Được bạn ứa gửi. Nếu khà quan sẽ đăng.

Bạn Châu Minh Phương (Huế) :

Bạn chảng nói rõ « đòn địch » và chiến sĩ nào đây ?

Bạn Cầm Giang (Sài Gòn) :

Bạn theo dõi lớp trường của Đời Mới nhé. Sáng tác không nên ngược lại hướng. Thân mến.

Bạn Nguyễn Ninh (Sài Gòn) :

Có triết vọng. Bạn nên tìm những đề tài mới lạ. Nội dense lời của con người nhưng không quên phản ứng cho con người ấy được toàn thiện hơn. Thân mến.

Bạn Lê Chí Mai (Huế) :

Cảm động. Khà quan đây. Nên phát triển thêm. Thân mến.

Bạn Phạm Hường (Cần Lộ) :

Bạn quên đã viết lên hai mặt giấy rồi.

Bạn Tuyết Nhung (Kampot) :

Cảm ơn lời quà khen Hoan nghênh thiện chí và những ý nghĩ quý báu của bạn. Nhưng đừng tiếc cự như thế nhỏ. Chúc sáng tác nhiều. Tiết bộ. Thân mến.

Em Taty Thôn (Thượng Vỹ) :

Em cứ gửi. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và luôn luôn nâng đỡ các bạn yêu văn thơ. Thân mến.

Bạn Lê Văn (Mỹ Tho) :

Hoan nghênh. Đẹp làm. Đẹp nhiều sáng tác mới lạ. Thân mến.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Hương (Mỹ Tho) :

Sản sáng giúp ý kiến. Cả gửi. Cả khà năng đấy. Cố gắng nhiều nữa nhé. Tin tưởng.

Bạn A Hồng (Nhật Trang) :

Trong lá thư về Bắc chí nói đến buồn vì xa .. NẮNG thôi ? Tin cảm ủy mi thế ? Chúc sáng tác tiến bộ hơn. Thân mến.

CÙNG CÁC BẠN

Thúc Song (Quảng Trị), Đạn Phương (Hội An), Maith Srn, Hoat Linh, Jany Bat, Phan Thiết, Trà Giang Khách (Sài Gòn), Triền Giang (K.B.C. 4171), Phong Đồn (Huế), Huệ An, Hoài Nam, Trần Bình Uân (Huế), Bảo Lộc (Huế), Thành Phong (K.B.C. 4147), Hoàng Anh, Nùng Sơn (Gia Định), Duy Xuyên, Liên Bình (Tân Châu), Nhân Quán (Đà Lạt), Lưu Vang Khách, Dân Nghị H.Q. T. (Huế), Nguyễn Ám, Lê Bảo Linh, Hương Quy (Đà Nẵng), Võ Lìm Lân (Thudaumot).

Thứ và bài của các bạn chúng tôi đã nhận và đang xem. Ba lát. Chào thân mến.

**

Các bạn gửi những bài luận về cho chúng. Các bạn nên viết lên mặt mặt giấy để tiện xếp chữ. Ba lát.

ĐỜI MỚI số 142



SÂN KHẤU CÓ GÌ LẠ ?

• Hãy chờ khi Tư Choi lên ngựa ra roi thì mới biết được.

Vở tuồng hốt bốn đêm

270 ngàn đồng

★ Đó là vở tuồng « số dách » của đoàn hát khinh khí « Hoa Sen ». Vở này trình diễn liên tiếp trong bốn đêm. Kết bạc của ông Bầu Cao Thu được tất cả 270 ngàn đồng. Tất Thuận Thành và Thành Xương ông còn thu được thêm gần nửa triệu bạc.

Hình như ông định sau khi khai trương vở « Ngón súng » ông sẽ len lương cho tất cả đào kèo và nhân viên trong gánh. Đồng thời ông sẽ tặng mỗi anh chị em một bộ đồ « vía ». Tin rằng những « cái sê » kia không đắt voi... sướng !

Nữ thù thao gia « nhảy sào » lên sân khấu

• Nhân dịp đoàn Năm Phi trung du Dalat, Nha Trang, Phan Thiết, Ngoài « cô đào vạn rươi » cô đào « được cảm hứng số dách » và cô đào « vàng vàng » người ta còn thấy nữ thù thao gia Trần Thị Như Mai mới « nhảy sào lên sân khấu » để thể hiện cô Cín Bia giữ hàng tiền đạo.

Lưu manh đột nhập gánh Phụng Háo

• Đoàn Phụng Háo xuống viếng tinh Phanh Tuần vừa qua, lưu manh chen lấn vào hậu trường, không làm sao sửa soạn tuồng được. Cô bảy Phụng Háo nã ni bợn côn đồ cho cô ra hát, một tên lén súng sít và phong ra một cú hết sức đều già.

Bãi biển và buồn nán, có định mang gánh về Saigon nhưng rồi lại thoát. Không biết nhà cầm quyền Mỹ Tho có hay không và ngài sao về vụ này ?

Huỳnh Thái gặp Út Trà Ôn

• Đường như kéo tuồng số dách của đất Bắc, Huỳnh Thái, để nghị với ông Bầu Nghĩa cho anh đóng chung với Út Trà Ôn trong một vở tuồng đề « tò tình thân thiện » với kép số dách của miền Nam.

Không hiểu ai sẽ bị đeo ván.

Nghệ sĩ Phạm Hỷ từ trần !

• Đến thác hay còn vương nghiệp sân khấu ? Đó là trường hợp của kép Phạm Hỷ sau một thời gian trọng bệnh đau ốm phải nghỉ ngơi tại quê nhà.

Theo lời người thuật chuyện lại thi sau một đêm đau dữ dội anh mê sảng cố gượng ngồi dậy để hát một đoạn trong tích Tam Quốc.

Hát xong anh bất tỉnh và tắt thở luôn.

Một tin buồn chung cho làng sân khấu. Cũng tội có lời chia buồn cùng tang quyến và gia đình nghệ sĩ.



TÌNH YÊU SAY ĐẮM NÁY NÓ giữa RAF VALLONE và MICHELE MORGAN

PHIM « Obsession » vừa chiếu tại Pháp khiến khán giả mộ điệu bàn tán không ngớt về cuộc tình duyên mê đắm phát hiện giữa nữ tài tử « sô dách » Pháp với tài tử tài hoa bậc nhất của ý.

Chúng ta hẳn không quên rằng cách đây 16 năm Michèle Morgan và Jean Gabin đã gặp, hiểu và yêu nhau tha thiết nhằm khi phim « quai des Brumes » ra đời.

Dưới mái tóc vô tồ chức của chàng được chụp lên bằng chiếc mũ lưỡi chai thực dân để lộ vùng trán bướng bỉnh và cửa miệng hầm hố chua chát thể hiện ở cặp môi mỏng dính. Nàng đội một chiếc bê rê nâu lấm tấm vài hạt bụi óng ánh phủ trên cặp mắt « mờ huyền » chứa đựng một vẻ buồn man mác của người đàn bà tuyệt vọng.

Qua một thời gian dài đặc tất ngãm, đến nay không ai có thể ngờ được bếp lửa lòng của nàng lại bùng dậy mạnh mẽ để tạo nên bản nhạc ái ân say đắm bên chàng trai ý quốc Raf Vallone.

Người ta được biết rằng nàng sinh năm 1920 tại « Neuilly sur Seine ».

Lên năm tuổi, bố mẹ dẫn nàng đi coi bài hát. Người thày tướng này quyết đoán là nàng sẽ biến thành nghệ sĩ và sẽ lượm được những kết quả khả quan.

Lên tám tuổi, cậu nàng Edouard đã bao cho nàng theo học lớp huấn luyện thể dục vì nàng muốn trở thành vũ nữ.

Đầu năm 1935, nàng vào lớp Simon, đóng vai phụ trong phim « Mayerling » và « Mademoiselle Mozart » cho đến năm 1936, nàng đóng vai chính trong phim « GRIBOUILLE », dân chúng Pháp công nhận nàng là một tài tử trứ danh hay một giọt máu tinh túy của ngành điện ảnh. Nhờ phim Gribouille mà tên tuổi nàng nổi bật. Năm 1937 nàng hợp lực với Charles Boyer quay

phim « ORAGE ». Năm 1938 Jacques Prévert đã trình bày một thảm kịch bắt hủ với sự phô diễn của nhà dàn cảnh trú danh Simenon, đó là phim « Quai des Brumes » khiến nàng kết bạn với Jean Gabin vai chính trong phim. Hai người đã sát cánh cùng nhau trong ba phim : « Le récif de Corail, Remorques và La minute de vérité » đều rời tan tác.

Đến bây giờ, Michèle Morgan đã biến thành một ngôi sao sáng, vang danh quốc tế. Mọi người đều nhớ kỹ diệu hồn và những cử chỉ của các tài tử đồng chung với nàng.

Năm 1940, nàng sang Mỹ và đóng chung với Victor Mature cho đến khi trong một buồng điện thoại, nàng gặp Bill Marshall. Đây là một chàng lực lưỡng thường đóng trong những phim mạo hiểm. Tình yêu bột phát một cách mau lẹ, nàng se tơ kết tóc cùng Marshall năm 1944 cho ra đời một cậu bé xinh xắn, Michael. Nàng bảo đó là chuỗi ngày sung sướng nhất của đời nàng.

Ba năm sau, nàng quay phim « FABIOLA » tại La Mã và từ giã Marshall để gặp nhà dàn cảnh Henri Vidal, nhưng bỗng nhiên người ta được biết là họ không đồng ý hợp lực quay phim « L'étrange madame X... »



Một màn tập duyệt hoàn thành, Michel Morgan và Raf Vallone nhìn nhau cười. Họ sung sướng vì đã hy sinh lẫn cho nhau.

Hai người lại theo đuổi đường lối riêng của mình.

Đó là bản thong kê những tình duyên đã qua của Michèle Morgan. Ngoài bao người bước sâu vào, đời nàng còn đóng chung với Jean Marais trong phim « LE CHATEAU DE VERRE », với Jérard Philippe trong « LES ORGUEILLEUX ». Cuối cùng đến mùa xuân năm nay, Jean Delannoy tuyên bố là ông đã phản phác vai trò của cuốn phim sắp tới cho Michèle Morgan và Raf Vallone.

Raf là một lực sĩ đẹp, 37 tuổi. Sinh tại miền Tropéo ý đại lợi. Marcel Carné đã nhận chàng đóng trong phim « THÉRÈSE RAQUIN ». Chàng cũng đóng chung với Martine Carol trong phim « LYSIS TRATA » và hợp lực với Christian Jaque trong phim DESTINÉES. Sau đó, anh có mặt trong 15 phim của Ý mà những phim tên tuổi nhất là « RIZ AMER » « LE CHRIST INTERDIT ». Ai ở gần chàng đều được hài lòng về sự vui vẻ. Vẻ đẹp của chàng có vẻ thẳng thắn, thiết tha, chứa đựng một sức quyến rũ thầm kín. Chàng thông minh, và có học thức.

Cha chàng là một luật sư danh tiếng, muốn truyền nghiệp lại cho con, nhưng không ngờ là con ông không muốn theo đường lối đó. Raf Vallone ra đời vừa 15. Hoài bão của chàng ta là trở nên một cầu thủ túc cầu. Chàng trở nên một cầu thủ trứ danh trong túc cầu Ý, hưởng được hàng ngàn lires một năm. Nhưng năm 1939, chàng đã ở Vienne, bị viễn trọng tài thiên lệch nên Raf thề sẽ không bao giờ dung chân vào quả bóng nữa, và đã giữ đúng lời nguyền.

Từ đó, chàng theo học về văn chương và triết học. Chàng viết một bài về nghệ thuật của Charlie Chaplin khiến chàng được vào làm một nhật báo phụ trách mục điện ảnh, kịch trường. Đến năm 1948, nhà dàn cảnh

Guisepppe de Santis hài lòng về những bài báo đã đến gấp chàng. Câu chuyện kéo dài trong những ly rượu.

Ngay sau đó, nhà dàn cảnh Sautis mời Raf đóng một vai trong phim mà ông sửa soạn quay. Raf nhận và đã hòa mình vào vai trò viên đội trong phim « Riz Amer ».

Cũng như Michèle Morgan, tên tuổi chàng nỗi ngay ban đầu. Thế giới điện ảnh Ý liều say sưa bần tán khi biết tin là chàng trai trẻ Raf yêu thương một thiếu nữ La Mã, Elena Varzi. Hai người đã gặp nhau trong khi quay phim « Le chemin de l'espérance ».

Sau một thời gian Elena Varzi lấy Raf và sinh được một cô gái tên Eleonora.

Khi chàng sang Pháp quay phim « OBSESSION », Raf thuê một biệt thự ở « Maison Laffite » để dẫn vợ và con tới. Chàng thường ngủ ở Ba Lê để mỗi sớm đúng 10 giờ tới đường Vaugard dự buổi thi đực do một lực sĩ huấn luyện những cách nhào lộn để bay mà chàng sẽ thực hiện với Michèle Morgan trong phim « Obsession ».

Công việc hết sức nguy hiểm và khó nhọc khiến tình bạn thâm thiết này nở giữa hai người. Họ đã cười sung sướng khi hoàn thành công việc, họ cười vì đã hy sinh lẫn cho nhau. Người ta nhận thấy trong đôi mắt Raf chứa khá nhiều vẻ tinh anh và vẻ chủ trọng học tập đang trong mắt Michèle. Không ai biết là họ đã nói với nhau những gì. Trường hợp nào đã dẫn họ đến tình bạn khăng khít.

Người ta chỉ biết rằng một cặp nhân tình mới này nở trên mản bạc, cặp nhân tình vững chãi và hòa hợp, mà người dàn ông có đầy đủ đặc tính của dàn ông và người dàn bà có đầy đủ phong thái của người dàn bà. Hai tài tử trứ danh này sẽ gặp nhau tại « côte d'azur » một ngày rất gần đây để cùng nhau tiến bước trên con đường nghệ thuật chàng ?

Dời chỗ

Nhà bảo sanh « PHƯỚC MAY ». 110 Boresse Saigon, (ngang bốt quận nhì), do cô hai làm chủ, dời lại 171-173 đường Dumatier, đổi hiệu « LIÊN HOA », phòng rộng rãi, sạch sẽ, có bác sĩ mỗi ngày đến xem mạch.

Chủ nhơn kinh mời
CÔ HAI

THẾ GIỚI DIỆN ẢNH

Một phim vi đại sắp ra
đời tại Pháp

Người ta sắp sửa cho ra đời tại Pháp một cuộn phim vi đại nhất, chưa bao giờ thiêt hiện nỗi tại Âu Châu : Ulysse. Do nhà dàn cảnh trú danh người Ý, Mario Camerini đảm nhận. Thực hiện phim Ulysse mất hai năm khổ nhọc với sự hợp tác của những tài tử tên tuổi như : Silvana Mangano, Kirk Douglas, Jacques Darnesil, Daniel Ivernel, Anthony Quinn và Rossana Podesta.

Cuốn phim đã huy động tới một binh đoàn kỹ thuật gia. Với 427 thợ dệt lâm suốt 5 tháng những y phục của người Grecs vào thời đại Homère. Chín kỹ sư đã tham gia trong công việc xây dựng kiều thuyền bè « d'Ulysse » với sự thiêt hiện của 380 thợ thuyền. Chiếc thuyền dài 33 thước, rộng 6 thước rưỡi. Trọng tài 170 tấn và chiếc buồm vuông do được 200 thước vuông.

Người ta không thể kể hết được những chi tiết đã được đưa lên với tất cả sự chăm chú và hao tốn. Mario Camerini đã trang hoàng tác phẩm của nhà thi sĩ có kinh nhất của hoàn cầu. Với sự nỗ lực không ngừng nhà dàn cảnh đã đưa lên được một giải đoạn lịch sử đẹp đẽ. Phim Ulysse sẽ là phim thứ nhất mở đầu cho triều đại điện ảnh dâ sú của Pháp.

Nữ tài tử Nhứt Bản tại
Versailles



vũ nhạc kịch Takarazuka, & đó có 400 thiếu nữ học về các môn khét vú, ca nhạc kịch và nội trợ. Đề tài liệu cho công việc làm ở La Mã, nữ tài tử Butterfly tức Kourou Yachigusa đã học tiếng Ý. Đề đáp lại sự cố gắng học tập, nhà dàn cảnh đưa cô đi du lịch Ba Lê.

Trong những ngày ở kính đô ánh sáng, các cô không ngớt mim cười với dân chúng Pháp.

Cô Migako nói rằng :

— « Những nụ cười đó là cách để thông cảm với người Pháp.

Vai Butterfly là Kourou Yachigusa, 23 tuổi, một nữ tài tử trong nhóm, đã dự trong 10 phim Nhật ở La Mã và đã nhận được 23 đơn xin xe to kết tóc.

Cô dào Simone Silva đã từ giã Robert Mitchum để kết duyên cùng triệu phú George Cameron, và cô tuyên bố là sẽ bỏ nghề.

Cô Lily Damita không dấu diếm một tí gì, cô tuyên bố rằng nếu Errol Flynn đặt chân tới California, cô sẽ « chớp » ngay lấy đè hợp tác và săn sóc an uống để chàng khỏi phải tốn tiền. Nhưng tiếc thay, Errol Flynn đã ở lại Úc vì anh đã ký nhận đóng trong một phim ca nhạc « King's Rhapsody ».

Một tin mới làm toàn thế « Helly Úc » đèn vui mừng là Mala Powers đã bình phục sau mấy tháng lâm bệnh nặng. Cô sắp sửa « nâng khăn sửa túi » cho Monte Vanton.

John Bromfield người đã hợp tác cùng Corinne Calvet trong hầu hết các hộp đêm, vừa ở Pháp và đã biến thành « chồng hai » của cô dào này ! Người ta đã chứng kiến hai gá án ai say sưa trong tuần trăng mật. Ma quái thay cho Corinne !

Cô dào Russel Birdwell đã tìm lùng Anne Baxter ở Paris. Tin chắc rằng không phải để bàn chuyện làm ăn không thời đâu ? Các bạn cứ tin như vậy đi.

Vic Damone và Pier Angeli đã định hôn cùng nhau sau một thời kỳ kết bạn rất thân.

Họ tuyên bố rằng sẽ cố gắng không kéo dài thời gian dinh hôn vì họ hiểu nhau nhiều, nhất là lại đồng hương nữa.

Cô dào Jane Russell vừa hát giúp quân đội Mỹ. Khi cô vừa cất tiếng hát và thân hình rủ rì thì không khí tròn rèn kỷ nào nhiệt. Họ là thời ấm ỉ, hoan hô vang trời và khi tan buôt hát, phải có ba cảnh binh yểm hộ trước sự tám mè sôi sục của nghiệp ảnh viễn.

Tại Anh Quốc, quê cha đất tổ của vua hề Charlot, vừa xuất hiện một chàng tên Norman Wisdom.

Norman cũng là hiện thân của khôi hài. Anh ta có một vẻ hài hước tự nhiên, thoạt trông như là mọi người phát phi cười rồi.

Norman Wisdom rèn luyện tài nghệ trong các rạp khép, vũ tẩm thường. Bao nhiêu lâu tập luyện trong bóng tối. Tới nay Norman ra mắt công chúng trong phim hài hước « Troublemaker », Norman đã thu được lòng mến chuộng của khán giả Luân Đôn. Tên chàng đã được in lớn ở « áp phích » và Charlot nhận chàng là người kế vị.

Ráng chờ... chúng ta sẽ được sống lại với Charlot hồi xuân trẻ, hiện hình trong người kế vị là hì Norman Wisdom.

KHÔNG GIẢI ĐÁP CHẮC MẠC

Bạn L.V.C (Hueg):

Tiếng Việt của ta từ xưa tới nay không có những chữ Z.F hoặc W, nhưng vừa rồi tôi thấy bạn tôi viết thư cho một người bạn gái mà lại viết là « Dzung ». Tôi thấy trái mắt bao bao quá, bỗng chữ Z ấy đi, nhưng bạn tôi bao đẽ thế cho « diệu » và đọc tên nghe có « giò » hơn. Và ngoài ra tôi đã thấy người ta dùng chữ F để thay thế cho ph.

Vậy mong ông trả lời giúp cách thêm chữ « ngoại quố » ấy có nên không và có hại gì cho nền văn hóa của ta chăng?

TRÀ LỜI.— Cũng có rất nhiều người lên tiếng đề cài tiến chữ Việt của chúng ta nhưng chưa được toàn thiện toàn mỹ nên chưa thành một phong trào nhất trí. Cũng « lác đác » vài người thèm những chữ F.Z.W vào trong chữ quốc ngữ. Nhưng chỉ nhung khi viết thư từ thàn mặt cho nhau mà thôi. Trong sách báo, hoặc sách giáo khoa hay trong đơn từ, thi cũ, thi chua có ai dùng cả.

Bạn Trần Huy Định (Nhatrang):

Tôi có một điều thắc mắc, không sao tìm hiểu được. Vậy nhờ ông vui lòng giải đáp hộ tôi điều này: Tôi quen một cô gái 18 tuổi đã lâu, về sau tình bạn hóa ra tình yêu. Tôi bao giờ gởi cho cô một bức thư tố tình yêu chân thật. Và hẹn nhau sau ngày tôi lo tròn nhiệm vụ thanh niên, trong lúc Quốc gia hữu sự sẽ cưới cô làm vợ.

Trước khi trao bức thư ấy cho cô tôi đã đặt bảo: « Em đừng cho ai xem bức thư này, ngoài em ra. » Nàng bằng lòng giữ lời hứa sau khi xem xong bức thư, lại trao cho người mẹ rồi cha, lần lược cả nhà đều hiểu cả. Cha mẹ nàng không nói gì tới bức thư đó.

Không rầy con, mà trái lại hai ông bà có vẻ suy nghĩ về bức thư của tôi.

Ngày nhập ngũ của tôi đã tới.

Từ giờ nàng và hẹn nhau chờ ngày tái

hợp. Khi tôi đòi ra Nhatrang viết thư về Sài Gòn thăm nàng luôn, và bão nàng gửi thư ra cho tôi biết. Nàng cũng không gửi.

Nói tóm lại, không bao giờ nàng giữ kín chuyện gì giữa chúng tôi, dùng cho cha mẹ nàng biết. Và không khi nào viết cho tôi một bức thư nào cả. Đã hơn một năm rồi.

Vậy trước giờ chi và thái độ của cô ấy, xin ông vui lòng giải đáp cho tôi hiểu điều thắc mắc đó.

TRÀ LỜI.— Như vậy có lẽ bạn chưa an hiểu được tâm lý của các « cô » nhiều cho lắm thì phải.

Có thể « nàng » của bạn đang còn « ngày thơ » chưa « già dơ » nên làm cho bạn lầm tưởng nàng là hay « ồm ờ » như vậy chăng? Nhưng bạn à, đối với những cô gái con nhà nè nếp thì họ chẳng bao giờ dấu giếm anh chị hoặc bỗn mẹ họ một chuyện gì cả, nhất là những chuyện yêu đương là những « chuyện tay trời » rất quan hệ đến cuộc đời của họ.

Mấy lỵ các cụ chẳng thường hay nói rằng:

Trai khôn làm vợ gái ngoan tìm chồng. Gái ngoan túc là « gái khôn » mong tìm được người bạn trăm năm để cùng nhau xây hạnh phúc. Nhưng « cái khôn » đó ở đâu ra, phải chăng là ở những kinh nghiệm của bố mẹ anh chị trong nhà chỉ dẫn dìu dắt cho không?

Và lại yêu đương chính đáng, không có điều gì ám muội thì việc gì mà

phải dấu? Thành thật yêu nhau thì dấu có phải là tội lỗi. Mà chỉ khi nào « làm khổ » nhau mới đáng « tội » thôi. Có phải không bạn?

Vậy:

— Nàng không « bí mật » là vì nàng mong muốn đây là một cuộc tình duyên bền chặt và cần phải hỏi ý kiến của các bực phụ huynh để tìm hiểu, biết rõ tính tình tư cách của bạn.

— Điểm thứ hai: nàng không viết thư cho bạn ư? Ô lại càng không đáng trách nữa vì không phải cô nào cũng quen viết thư hay là « nữ sỹ » cả, mà thư di thư lại « tràng giang đại hải » hàng mấy trang giấy lớn đề « tả cảnh » cho hết bao nỗi nhớ nhung. Biết đâu nàng cũng bận rộn công việc làm ăn chứ không « ăn không ngồi rồi » như các cô khác.

Vậy bạn chỉ nên viết thư hỏi bố mẹ hoặc anh chị nàng và nói thẳng, nói thật để xem họ trả lời như thế nào.

Bạn cứ yên tâm. Bạn thử xem bạn đã đủ điều kiện xây dựng tổ uyên ương chưa? Từ cách đạo đức của bạn có thể làm hài lòng bố mẹ người ta không?

Nhưng bạn à điều quyết định để thành công là nàng phải yêu bạn cũng thành thực chẳng kém gì bạn yêu nàng thì « ổn » một phần nào rồi đó.

Hoài Vinh

TIN NHẠC

Xin nhạc các nhạc sĩ xa gần một địa chỉ để kiểm mua những sách nhạc, nhạc khí và phụ tùng tốt, đẹp, quý :

MANDOLINE ký tên Ng. Đức Trọng,	giá đặc biệt	500\$
GUITARE ký tên Ng. Đức Trọng	—	4.000\$
VIOLON ký tên Ng. Đức Trọng	—	3.600\$
VIOLON nhập cảng từ Pháp, Đức, Ý đủ đồ phụ	tùng giá từ	1.600\$

VIOLONCELLE, CONTREBASSE hiệu TONI GLIOT, Marc LABERTE — SAXO, TROMPETTE, CLARINETTE, CLAIRON hiệu PIERRET — BATTERIE JAZZ hiệu A. S. B. A. MELJAZZ — Giày đơn bán sỉ hiệu ARGENTINE, MANUCORD, ELITE, PIRASTRO, THOMASTIC.

Sách nhạc của những nhà SALABERT, H. LEMOINE, DURAND HEUGEL.

Sửa chữa VIOLON do Ng. Đức Trọng, thợ đơn duy nhất ở Viễn Đông được tổ chức quốc tế ENTENTE INTERNATIONALE DES MAITRES LUTHIERS nhìn nhận và được ghi tên trong cuốn DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES LUTHIERS của R. VANNES (Hàn Lân Viện Quốc Gia Sie Cécile La Mã).

MI TIN
121 đường Frère Louis
(gần nhà thờ Huyện Si)
SAIGON

ĐỜI MỚI số 142

ĐỜI MỚI số 142

Esquisse d'un programme d'équipement du Viêt-Nam

(suite de la page 44)

sa juste valeur, l'état d'esprit qui se transforme actuellement sous la pression des événements, dans les pays où les rapports sociaux ont été établis soit au gré des oligarchies industrielles et financières, soit suivant les principes incertains des idéologies.

Si les nations européennes ont, de tout temps lutté contre l'insécurité économique, par contre leurs classes dirigeantes n'ont pas réagi contre l'esprit spéculatif développé par les droits conférés par la monnaie.

Les signes monétaires dans une économie saine ne doivent être que des instruments d'échange et de travail pour des biens de production et pour des constructions à long terme.

Il importe donc de se pénétrer des qualités de notre race et d'apprécier les données techniques et géographiques afin que les facteurs de la technologie ne soient pas des éléments de destruction pour une société jeune mais ignorante de ses dangers.

Sans vouloir abdiquer aucune de ses valeurs morales, le peuple Vietnamien aspire au progrès et au confort matériel.

Il aimerait aussi, grâce à la clairvoyance de son gouvernement, être garanti pour son équilibre physiologique, sa sécurité économique et surtout, pour la paix.

(à suivre)

(Còn tiếp)

Cuộc đời mới của các văn nghệ sĩ di cư

— (TIẾP THEO TRANG 45) —

lớn lên cho có uy phong lẫm liệt của « Quan Ngài » : còn điệu bộ đi đứng, và tiếng hát nhịp với âm nhạc, nhứt cử nhứt động, ông đều nhờ thầy Tàu chỉ dẫn hết.

Tài năng là kết quả của bao nhiêu công phu ma luyện. Ông Tả Giang còn là một yếu nhơn của « Tri Hòa Nhạc hội » hồi xưa ở Hà thành, cũng như hội « Khuyến lè cõ ca » trong Nam.

Năm 1948, tại thủ đô Bắc Việt, ông tuy đã già mà còn sوت sắng đi xe hơi tới từng nhà nghệ sĩ, mời đi dự buổi nhóm để thành lập Hội nghệ sĩ liên

Phác họa một chương trình trang bị xứ sở

(tiếp theo trang 44)

hưởng trực tiếp đến hoạt động của họ mà thôi.

Dù rằng ở các nước ngoài mỗi trong quan xã hội tùy thuộc vào chánh trị đại tộc của các kỹ nghệ gia và tài chánh gia hãy theo những nguyên tắc mập mờ của các lý tưởng thi ở nước nhà, Chánh Phủ vẫn cần nhận định đúng mục chí hướng của nhân dân đương theo hoàn cảnh mà biến chuyển.

Nếu bao giờ các nước Âu Châu cũng chống chịu với sự bấp bênh về kinh tế thì trái lại những giới cầm quyền không hề chống lại đầu óc trực lợi của con người nhờ ở quyền lực của tiền tệ mà phát sinh.

Trong một chế độ kinh tế lành mạnh, tiền tệ chỉ được coi là những khi cụ trao đổi hay công cụ đổi với các tài nguyên sản xuất hoặc đổi với các công cụ xây dựng lâu dài.

Như vậy thì cần phải thấu hiểu những đức tính của chủng tộc chúng ta và định giá những bằng cứ về dân tộc và địa dư để cho những yếu tố về kỹ thuật khỏi thành những yếu tố phá hoại đối với một xã hội còn ấu trĩ chưa biếu rõ được mối nguy cơ.

Dân tộc Việt Nam rất mong mỏi tiến bộ và được dễ chịu về vật chất nhưng sao sao phế bỏ được những phẩm giá tinh thần.

Dân tộc Việt Nam, nhờ ở sự sáng suốt của Chánh Phủ, cũng rất mong muốn được bảo đảm về sự thăng bằng sinh lý, về an ninh kinh tế và nhất là được bảo đảm về hòa bình.

(Còn tiếp)

TRUNG HỌC

MINH TRIẾT

Số 43/4 & 5 Rue de Général Lizé
(gần Bờ Lao Động vườn chuối)

KHAI GIĂNG : 1er Décembre 1954

GHI TÊN TÙ : 15 Novembre 1954

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT

Đệ lục (140\$) Đệ thất (120\$)
Lớp Nhứt (100\$) Lớp Nhì (95\$)
Lớp Ba (90\$).

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP

3e Moderne (220\$) 4e Moderne (180\$)
5e Moderne (150\$) 6e Moderne (130\$)

LỚP TỐI : từ 7h.30 đến 9h.30.
Đợt gấp để thi :

Bacc — B.P.C. và thi vô Đệ thất
Gia Long — P. Ký.

Do sự đảm nhận của một nhóm Giáo sư Cử Nhân và Tú Tài đang dạy trường công và trường tư.

Hiệu trưởng đã 21 năm ở trong nghề giáo huấn.

Trường có đèn điện, quạt máy, nước lọc. Mực và giấy chậm phát không cho học sinh.

Bớt 10% cho hai anh em và 15% cho ba anh em ruột.

CHÚ Ý : Mở một lớp « Truyền Bá Quốc Ngữ » ban đêm không lấy tiền cho trẻ em nghèo.

NHÀ CHIẾT TỰ

HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người
trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoàn chữ ký được cả ngàn bức thư của các giới gởi về xem và khâm tặng.

Dám quả quyết nói thẳng cuộc đời, sang hay hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRÀ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả hưởng giá xem đặc biệt 50đồng/giờ bằng bưu phi, hoặc dù số tem 50đ, nộp trong mươi ngày quý Ngài sẽ nhận được bản đoán chữ ký.

Địa chỉ :

150/9 Frère Louis — SAIGON

Chú ý cần viết chữ và cho biết Nam hay Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.

Giá báo Đời Mới dài hạn
ngoài Nam Việt (cả nước phi):

3 tháng 84\$

6 tháng 168\$ 1 năm 336\$

Bưu phi xin đề tên Ô. Trác Anh,
Hộp thư 353 Saigon

ĐÀ-NĂNG MỘT VÀI NÉT SỐNG

— TIẾP THEO TRANG 21 —

kỹ và cho thuốc nhiều, không như một vài ông chỉ cho mua mỗi toa được 3 bình « Tép-tôm-mi-xin » (Streptomycin) trong khi phổi mình nát ngấu ! Rồi thì ba lần đổi toa lại một lần tiền !

Trong phòng khách cứ mãi cái câu chuyện về bệnh hoạn, thuốc men mà nào lên ; thêm vào tiếng ru dỗ con, tiếng rên khu khứ, tiếng oe oe trẻ nit, tiếng ho sù sụ làm khách càng thêm bực dọc, nhưng vẫn ráng rầm ngồi chờ cho đến lượt mình.

Ngoài phố nắng vẫn gắt mặc dù trời đã sang thu từ hôm nào. Hân thú hiếu nghiêng nhiên chỉ đúng 39. Người ta phát ho, sổ mũi, sổ cảm, thêm vào đồng bào hối cu từ bung mang về bệnh sốt rét rùng, chổng nước, sung lá lách, nám phổi...

Một gia đình di cư

Đồng bào Bắc Việt kéo vào càng đông sau ngày phân chia giới tuyến. Thành phố Đà Nẵng rộn rịp hẳn lên. Người ta lo cơm cao gạo kém, lo đầu cơ, lo tích trữ và lo đủ thứ lo vì thấy đồng bào dồn về thành phố mỗi ngày mỗi nhiều. Trại Cứu tế, Trường Lăng trường học, trụ sở thề dục, chùa miếu đều biến thành những trại tạm trú cho đồng bào di cư.

Tôi đến thăm một trại di cư tại « Đà thành thề dục hội ». Những lều bằng bồ xám dựng san sát lên trên sân « ten nit ». Mỗi lều ở chừng vài gia đình trên 10 người. Phần đông là những gia đình binh sĩ, giáo dân. Chung quanh lều chồng chất ngắn ngang những rương, va li, tay nải, thúng mủng, nồi niêu, v.v...

Tôi dỗ tẩm màn che bước vào một trại sau khi đã xin phép người gác. Một thiếu nữ vận áo dài mùi dà, vạt

cáo từ. Cụ già đưa tôi ra khỏi trại trong lúc mấy đứa cháu nhỏ cụ vây xung quanh mâm cơm và đưa tay làm dấu thánh trước khi ăn.

Một vài lợp trai

trước thắt lại, mái tóc quấn tròn trong chiếc khăn đen nhánh, dương ngời bết trên nền xi măng vá áo bên cạnh một cụ già tóc bạc râm râm đang ngủ ngon lành.

Người thiếu nữ đón dả và lè phép — cái lè phép thuận túy đất Bắc — đứng dậy chào tôi :

- Chào ông a !
- Không dám, chào cô.
- Dạ ông muốn hỏi gì.
- Thưa cô, tôi muốn vào đây để thăm đồng bào di cư à !
- Không dám, cảm ơn ông.

Cụ già thíc dậy chào tôi sau cái ngáp thật dài.

Tôi bắt đầu hỏi cụ :

- Thưa cụ, cụ từ đâu vào đây ?
- Chúng tôi từ Hà Đông vào đây ông a !
- Thế cụ và gia đình di chuyển bằng cách gì ?
- Bằng máy bay từ Gia Lâm vào đây được hai hôm rồi.

- Trước khi di cư có được lệnh gì không ?
- Cũng chưa có lệnh gì. Chúng tôi muốn là chúng tôi đi đấy thôi.
- Vào đây cụ có hoạch định gì chưa ?

- Chúng tôi chờ ngày vào Nam làm ăn, nghe đâu trong ấy dễ làm ăn lắm, nhưng mà chưa có tàu ông a !
- Thế ở đây chính phủ cấp cho mỗi người tí nạn mỗi ngày bao nhiêu ?

- Mỗi nhân khẩu mỗi ngày sáu đồng và năm trăm gờ-ram gạo, còn ngoài ra chúng tôi phải chịu lấy. Củi, mắm, dầu, đèn...

Câu chuyện nửa chừng, bừa bộn dọn lên. Tôi thoáng thấy trên mâm một đĩa cơm, hai bát rau muống nấu với tép, một bát nước rau và một đĩa tương đậu. Tôi lật đật đứng dậy

Tôi đến một trong các rạp chiếu bóng ở đây : Palace. Chiều nay chiếu « Tình và Nghĩa ». Người ta chen chân thi nhau mà mua vé. Nhiều nhất là thanh niên và phụ nữ. Còn hơn một giờ nữa rạp mới bắt đầu chiếu. Thoáng qua bên một chiếc bàn cách chỗ bán vé không xa, một tốp thanh niên ngồi nhau nhẹt. Họ ăn mặc « keng » ra phết, đầu chải tém ra sau óng mượt, đầu « bo-ri » dặng tin » đồng lợp, sơ mi dù « mốt » : sơ mi sở thú, sơ mi « ca rô », sơ mi nhật báo Anh văn.

Họ vừa uống « bia » vừa nói chuyện đù : chuyện mèn ảnh rồi đến chuyện giới tuyến chuyện triệt thoái, chuyện hiệp định ; từ ván nghệ cho đến chính trị không sót mòn nào. Nhìn họ, tôi lại nhớ bao nhiêu thanh niên khác xếp vào một hàng ở đây. Tôi bỗng thấy bùi ngùi thương hại họ. Phần đông bọn họ về đây không nhà, không cửa, không bà con quyền thuộc, chỉ một mình một thân với hai bàn tay trắng.

Sau bao ngày hăng máu trai to, gót chân dạn dày vì sỏi đá đường trường họ trở về đây với manh áo bạc màu mốc thêch, với gương mặt già đi trước tuổi, và than ôi ! có khi với bao nhiêu bệnh : đắng trí, sưng tim, nám phổi...

Tuổi hoa niên của họ gần như héo hắt, bao nhiêu hoài bão cơ hồ tắt lụn theo ngày tháng trôi xuôi. Có đôi kẻ trong bọn họ về đây mong nối lại nghiệp sách đèn sau bao năm dang dở, nhưng thực tại bao giờ cũng khác xa mơ ước. Toàn là mộng ảo ! Thế là họ phải đi làm để đỡ vớt phần nào trong gánh nặng mưu sinh. Công chuyện hằng ngày không đủ tiêu dùng vào cơm áo, bệnh hoạn, họ phải đi làm đêm trong các tiệm ăn, các « ba » nhảy, phụ tài phú các tiệm Hoa Kiều ; hoặc có kẻ « tốt số » hơn đi làm nghề giáo tập để đi đến đích : một ngày hai bữa cơm suông và đến tối một chiếc giường bố đê đặt lung mù xem cái lô lăng !

Rạp xi nê bắt đầu chiếu. Tôi lặng lẽ đi về. Đèng phố về chiều càng thêm rộn rịp. Vargas vang một điệu hát từ trong một biệt thự bên đường vang ca : « Anh muốn thành mây. Nương nhở... »

Làng Ngu, một ngày thu
ANH XUÂN
ĐỜI MỚI số 142

LONG - CHÂU - HÀ SAU NGÀY V.M. TẬP KẾT VỀ CÀMAU

V.— ĐỒNG BÀO LẤY CỦI TRÀM Ở KINH HÀ TIỀN-RẠCH GIÁ NHƯ THẾ NÀO ?

Phóng sự của cô CHÂU GIANG và MAI LAN CHÂU



INH Hà Tiên — Rạch Giá nổi liền hai đô thị Hà Tiên và Rạch Giá, dài độ trên bảy chục cây số. Quốc lộ Hà Tiên — Rạch Giá đã bị hư hỏng không lưu thông được.

Hai bên bờ kinh, rừng tràm tiếp liền nhau bao phủ dày đặc. Nhà cửa đồng bào cũng tiếp liền nhau xây gần ven sông, trong rừng rậm. Ở một vùng nhiều nhất rừng tràm, hẵn đồng bao có bao giờ trồng trại lúa, khoai được. Mà rừng rậm bao nhiêu thì đồng bào bị kham khổ bấy nhiêu, vì nạn muỗi mòng.

Nhà ở, thì không có một cái nào xây dựng đẹp đẽ, bằng gạch ngói hay vách ván. Nhà cát lèn bằng cây tràm nhiều nhất. Cái gì cũng bằng tràm cả.

Những ngày đầu V.M. tập kết về vùng tập hợp Cà Mau, đồng bào phải trải qua một cơn khủng khiếp.

Đồng bào lúc đầu tản cư bỏ nhà trống. Rồi lần lần họ trở về với chính quyền Quốc Gia.

Nghỉ đến sự sống, họ lại trở lại với nghề nghiệp cũ : nghề của tiền phu, dấn tràm rừng, đóng thuế và chở đi bán, đòi gạo, đòi tất cả nhu cầu cần thiết cho sự sống hàng ngày.

Các nhà quản sự luôn luôn dùng chánh sách « đường rừng » trừng phạt nặng nề những ai vi phạm « Cấm phá

rừng ». Rừng được qui trọng đến thế, làm sao có củi cho đồng bào trong vùng chỉ sinh sống với nghề tiêu phu ? Các nhà cầm quyền phải trù định cho đồng bào khai phá khu rừng nào.

Vùng được đốn tràm, cưa củi, phải có giới hạn. Nhà cầm quyền chỉ cho lấy củi tràm lục thời ; chứ không được dấn phá tràm xanh. Tràm lục là thứ tràm ngã, chết, khô, trong rừng Linh này được bá cáo rành rẽ cho đồng bào lấy củi.

Trước khi vào rừng lấy củi, đồng bào phải lanh giấy « nhập lâm »

Do đường kinh nào tới và khi lấy cùi đầy ghe, đầy xuồng, phải trả ra do con kinh nào nhứt định các điều ấy đều ổn định rõ. Thuế « xuất lâm » phải đóng một đồng bạc mỗi thước cùi.

Ghe xuồng cùi có giấy « xuất lâm » rồi, sẽ phải đi trên con đường đã định. Bằng đi ngoài con kinh ấy, ghe sẽ bị tịch thu.

Cùi tràm tại vùng Long Châu Hà, đồng bào chỉ bán hai chục đồng (26\$) mỗi thước.

Thật là rẻ nếu so sánh với giá một trăm đồng (100\$) hoặc một trăm hai chục (120\$) tại các đô thành.

CHÂU-GIANG
và MAI LAN CHÂU



NẮNG VÀNG CHUA TẤT

Ta hát lên anh ơi !
Cho nhạc vàng dao động
Cho ngày vàng bừng sống
Cho mùa Xuân chớm nở giữa đời hoa.
Nghe không anh, tiếng đời nức nở,
Nghe không anh, gánh nặng vai gầy.
Đời ủi tê, tiếng buồn khôn héo lâm
Mà tiếng buồn còn vọng mãi hôm nay...
Dầm dề lệ ròr.

Tiếng ai khóc áo cơm hay nhạc sầu
thiên cổ

Chơi voi...
Anh ơi !
Dù gió mưa
Dù đau khổ.
Dù thất bại mà đau thương chưa sụp
đỗ

Ta hát lên cho nắng nở ngày hoa.
Nắng phương xa,
Nắng về đồng nội,
Ai bão anh ngày mai còn tắm tối ?
Ngày mai còn lấy lối ?
Không ! Ngày mai phải ngập tiếng hoan
ca.

Ta hát lên anh ơi !
Cho nắng về trong mưa giỗ.
.

Vì đấu tranh còn đậm giữa bài tay.
Gió thét
Mưa bay.
Đời dầm nước mắt !
Ta hát lên di anh,
Vì ngày vàng chưa mất
Vì nắng vàng chưa tắt
Anh ơi !

Cố dặm 54
THANH THUYỀN

NÊM LIÊN SƠN

— gòn bảo đảm —

Giá đặc biệt cho các Đường đường, Học đường, Nhà bảo sanh, Khách sạn và các nhà đóng giường. Nhận nêm cũ làm lại như hồi còn mới — Giá rẻ..

Có thể di do và giao tận nhà

44 Phan thanh Giản (ngã sáu) SAIGON

SẢN XUẤT GIƯỜNG BẰNG CÂY GỖ ĐÚ KIỀU, BÁN LUÔN

CÀ NÊM GIÁ RẤT RẺ

333 b, đường Pierre Pasquier (ngã bảy) Cholon

Trên đường giao thương Việt-Pháp

Muốn giao thiệp, mua bán, mua hay thuê nhà phố, muốn hỏi điều chi ở nước Pháp, ở Paris.
Các thương gia, nghiệp chủ, người muốn sang chơi Paris, nên hỏi nơi :

ETUDIE DACIEL

Branche Orient

71, Bd Sébastopol, Paris 2e

Việc của Ông Bà sẽ được trông nom tử tế.

ĐẸP-ĐỀ, BỀN, CHẮC, CHẠY MAU, ÍT HAO.

VÉLOMOTEUR
domino
XE GẦM MÁY

CHUYÊN-MÔN CHẠY ĐƯỜNG XA MÀ ÍT TỐN

Am-bo-dơ
tự-động
(Embrayage Automatique)
Bảo-Kiết Khong
sút Khong mòn

PHUỘC ỐNG
NHÚN

CÓ CHUNG BÀY BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ
14, đường Amiral Roze-SAIGON - đt: 22.354

Chài Brillantine BOBEL
Tức là xức dầu thơm thứ quý nhất



Một người bạn luôn luôn trung thành

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của VĨNH LỘC

Hoài nhìn bạn mỉm cười hóm hỉnh.

— Chủ nhật này. Tôi lại chơi anh nhé ?

Hai người chia tay. Hoài còn đứng lại nhìn theo bóng người bạn họ đi khuất vào một ngã phố. Anh đi về phía dãy hàng hoa. Bóng tối chậm chạp về. Gió mát từ cuối bãi đá bồng bồng lèn hâm hấp không khí buổi chiều cuối hè.

Về đến nhà. Tình gặp Nhàn đương lúi húi dọn cơm.

— Hôm nay anh về muộn thế ?

Gặng Nhàn âu yếm. Tình nhìn cô em, đôi mắt triu mến !

— Gặp người bạn đãt đi uống nước.

Tình cởi áo liệng lên giường, quen lệ. Anh trùt xăng dan, xô dội guốc lẹp kẹp đi vào sân trong.

Ở trong buồng, vợ Lực đương dỗ đứa con vừa thức giấc.

— Lực chưa về ư chị ?

Người dàn bà ngừng lên lơ đãng trả lời :

— Về rồi mà đi đâu không biết.

Lúc lên nhà, nhàn đã treo áo của Tình lên mắc.

— Anh có một cái thư bảo đảm.

Tình hơi ngạc nhiên đón lấy bức thư trên tay nhàn.

— Em phải ký thay anh đấy.

Tình nói một mình :

— À, thư nhà báo mà sao lại thư bảo đảm ?

Anh bóc thư trong nỗi hồi hộp vui vui.

— Hôm nay minh may quá.

— Giảm anh. Tin vui hả ?

— Nhà báo gửi trả tiền nhuận bút. Ba trăm bạc.

Vừa lúc ấy Lực về. Thấy Tình, anh mau mắn bảo : — Vậy, đãi cai Đản có chiếc xe đạp cũ muốn bán đây. Anh có định mua lát nữa sang mà xem.

Tình đi làm ở một xưởng xe hơi trên phố cũng khá xa. Ngày bốn buổi cuộc bộ thật là mệt. Lại thêm thử nhát là mất thi giờ. Sáng tờ mờ đã phải lóc cúc dậy đi cho sớm. Trưa, về đến nhà là vội vã ăn cơm. Đến nỗi nhiều hôm Tình không được ngã lưng lấy nằm phút đồng hồ. Anh có ý định dành dụm mỗi tháng ít tiền mua chiếc xe đạp cũ đi làm cho đỡ vất vả. Thấy Lực mách, anh vội hỏi :

— Độ bao nhiêu hở anh ?

— Xe cũ, độ năm sáu trăm bạc chứ bao nhiêu. Liệu có mua nổi không ?

Nhàn đứng bên arh, nói nhỏ :

— Anh có thiếu ít nhiều em cho mượn thêm.

Nhưng Tình đã vung tấm ngân phiếu lên trước mặt Lực vui vẻ khoe :

— Có tiền đây rồi !

— Tiền ở đâu ra thế ?

— Nhà báo họ trả tiền viết bài.

— Thế ư ? Bở nhỉ ? Thời cổ mà cậu lấy cái xe đi làm cho đỡ khổ.

— Chẳng lại cứ sáng tờ mờ đã phải lóc cúc dậy ..

Nhàn bảo, như một người vợ hiền sần sỏi đến chồng.

Bữa cơm hôm ấy Tình ăn rất ngon miệng, tuy chỉ có dưa rau và mờ tôm rang, như thường lệ. Vừa ăn, anh vừa bảo Lực :

— Chỗc anh dẫn tôi lại cai Đản xem xe nhé.

Nhàn nhìn anh, mắt lấp lánh một nỗi vui bình dị. Cô thấy Tình hồn hở như đứa trẻ sắp được món đồ chơi ưa thích.

ĐỜI MỚI số 142

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của VĨNH LỘC

— Thura, ông linh cõi nhà không à ?

Tinh dương nằm vật chàm chéo kheo trên giường vài. Cuốn sách trên tay, mặt giấy in hướng về phía ánh sáng. Nghe tiếng người, anh nhởm dậy :

— Kia, chị Hạnh !

Hai cặp mắt gặp nhau lấp lánh vui mừng. Tình vẫn vã chạy ra đón,

— Làm sao chị biết tôi ở đây mà lại ?

Hạnh cười di dỏm :

— Thế mới tài chứ.

— Chắc lại anh Sinh bảo... Ô, mà đã lâu lắm không gặp anh ấy.

— Nhà báo cho tôi địa chỉ của Tình đấy.

— Thế ư ? Thế ra chị cũng đã đọc Đặng Tình trên tờ « Gió mới ? »

— Chị không ngạc nhiên lắm đâu. Tình đã có tác phong một nhà văn từ nhỏ.

— Ít nói mà hay tu lụ phải không chị ? Ấy chết ! Chị vào đây đã chử. Ai lại từ nay giờ cứ đề khách đứng hoài ! Rất tự nhiên Hạnh ngồi ghé lên ghế bố.

— Đề rót nước chị uống.

— Thôi mà, khách sáo làm chi !

Nói xong Hạnh ngó quanh gian nhà chật chội :

— Tình ở đây với ai thế ?

— Ở chung với gia đình một người bạn.

— Họ đi vắng cả ?

— À, chủ nhật, chắc hai vợ chồng lại dắt nhau lên phố ăn phở !

— Anh ấy làm cùng sở với Tình à ?

— Lái xe bên Kiến An. Còn vợ thì làm thư ký nhà buôn.

— Nhà chật quá nhỉ ?

— Lại còn bắt tiện nữa, chị ạ.

— Ở chung với vợ chồng trẻ mà lại...

Nhưng rồi cũng quen đi tuốt.

Tình cười xòa bảo vậy.

— Chị về từ bao giờ thế ?

— Mới về độ hơn tháng nay. Dương lùng cũng về chỗ ở...

Tình ngạc nhiên :

— Thế còn Sinh ?

Hạnh thản nhiên bảo :

— Bỏ nhau đã lâu rồi. Chắc tình không biế. Bây giờ hắn làm đâu ở ty công an Pháp.

— Thế sao hồi mới gặp anh ấy lại bảo làm ở tòa thị chính ?

Hạnh cười mỉa mai không trả lời.

— Còn bà ?

— Bà vẫn ở trên Phủ Lang thi phải.

— Ở trên ấy hiện giờ đương đánh nhau kia mà ?

— Chị cũng lo lắm. Không biết bà chạy về đâu. Chẳng có tin tức gì cả. Chị hồi cư về Hà nội được một người bạn đưa xuống đây. May gặp ông bác sĩ quen nữa. Hiện giờ chị làm ở nhà thương.

Một lát sau Hạnh ngó Tình rồi bảo :

— Trông Tình gầy đi nhiều quá. Chắc bị ngã nước ?

— Chắc chị chưa biết là tôi bị bắt ?

— Đọc chuyện cái gi.. đêm Noel này của Tình tôi đã hơi ngợ ngợ...

Hạnh chép miệng :

— Thanh niên thời loạn.. như thế cả đấy.. Họ gánh (dọc tiếp trang sau)

Thần hiệu HỒI XUÂN TÁN



Chú trí Cảm mạo thường hàn, phát nồng, phát lạnh. Hoặc ăn nhâm đồ lạnh lẽo, cho nên gây ra chứng bệnh ốm mửa, tay chân co rút, tứ chi rủ liệt, hầm răng ngậm cứng, trong ruột quặn đau, tức là chứng bệnh thời dịch rất nguy hiểm đến tính mạng, lập tức dùng :

HỒI XUÂN TÁN

một véc liên thôg kỳ công cứu cấp, như thách được, đi xa mua theo hộ thân.

Nhà thuốc: BÌNH AN CÁC

số: 43 Avenue Piquet—Cholon

QUÁN QUẦN TÚU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON



SIÊU QUẦN TÚU ĐIỂM

Téléphone : 580

Số 440, đường
Marins — CHOLON

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quản y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON



NIỀM TIN • tiêu tưốyết dài của Vinh Lộc

tất cả những vinh, nhục, đau khổ của một thế hệ đang tranh đấu.

— Chúng ta đều là những đứa con không may của Đất nước.

Hạnh bảo giữa một phút thênh cảm :

— Nhưng đã qua những ngày lao khổ, đã có sẵn một ý chí quật khởi, mang sẵn một niềm tin rồi thì ở hoàn cảnh nào, ngã đàng nào rồi chúng ta cũng gặp nhau hết.

Tinh nguyễn lèa. Ánh nắng mai tràn qua khung cửa hẹp. Một bóng người sảng sướng trên ngưỡng cửa. Hoài đang đứng cười với hết cả nét mặt vui vẻ, hồn nhiên.

— A ! Hoài. Vào đây chơi !

Hai người nắm tay nhau thân mật.

— Anh Nguyễn Hoài, bạn văn của tôi.

Hạnh nghiêm đầu, mỉm cười.

— Vô đây : chị Hạnh của tôi.

Câu « chị Hạnh của tôi » Tình nói với một giọng đầy thân ái khiến Hoài tòm tòm cười.

Giới thiệu xong, Tình bảo Hạnh :

— Xin lỗi. Chị đừng lên dã.

Hạnh đứng dậy. Tình lui húi gấp giường vải dựng vào vách :

— Nhà chật thành ra hẽ cù có khách là lại lùng củng vi bàn ghế.

Hoài rảo trước :

— Đừng có nước nói gì đấy nhé ? Hôm nay tôi lại định mời anh đi ăn cơm với tôi một bữa. Cả chị nữa. Tôi vừa nhận được món tiền viết bài đầu tiên : Ba trăm bạc !



Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

Đại túu lầu SOAI KINH LAM

496, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RÀI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT CHIÊU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :
Grand Restaurant SOAI KINH LAM

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Giữ cho giấy quý Bà mới mài
Phấn HẢI QUANG
trắng, mịn không dính quần áo

Thuốc ho trái nhỏ
PECTO-CHERRY



CHỈ CẦN VÀI HỘP

ĐẠI BỒ NGŨ TẶNG TÌNH

LA-VẠN-LINH

là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại

Ăn không ngon, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài !

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng
Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biết
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ
đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh
La Vạn Linh được nổi tiếng nhất.

Tòng phat hành
Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON

Có đàm bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX

Bạn đẹp thêm và để tắm gội

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Euquinine actiée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine actiée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

TÊ BẠI, PHONG THÁP và tất cả các bệnh do máu xấu
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu 39 Nguyen an Cư

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ
thấy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, trẻ
vui và mau lên cân. Có đàm bán khắp nơi đại lý Ta và Tau.
10 đồng 1 hộp có cả bột que

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
I ve dầu TÙ BI

Chủ trị con nít, ho nóng, làm kinh, bú không tiêu, sinh bụng.

Sài, đèn, ghê, lở thui lỗ tai

Có đàm bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tau
Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON — SAIGON

Golden Club



Dầu
Cù-là

kinh

Mac-Phsu

GỐC MIỀN ĐIỂN

MAISON DÉPOSÉE

200

ml

100 ml

50 ml

25 ml

10 ml

5 ml

2 ml

1 ml

0.5 ml

0.2 ml

0.1 ml

0.05 ml

0.02 ml

0.01 ml

0.005 ml

0.002 ml

0.001 ml

0.0005 ml

0.0002 ml

0.0001 ml

0.00005 ml

0.00002 ml

0.00001 ml

0.000005 ml

0.000002 ml

0.000001 ml

0.0000005 ml

0.0000002 ml

0.0000001 ml

0.00000005 ml

0.00000002 ml

0.00000001 ml

0.000000005 ml

0.000000002 ml

0.000000001 ml

0.0000000005 ml

0.0000000002 ml

0.0000000001 ml

0.00000000005 ml

0.00000000002 ml

0.00000000001 ml

0.000000000005 ml

0.000000000002 ml

0.000000000001 ml

0.0000000000005 ml

0.0000000000002 ml

0.0000000000001 ml

0.00000000000005 ml

0.00000000000002 ml

0.00000000000001 ml

0.000000000000005 ml

0.000000000000002 ml

0.000000000000001 ml

0.0000000000000005 ml

0.0000000000000002 ml

0.0000000000000001 ml

0.00000000000000005 ml

0.00000000000000002 ml

0.00000000000000001 ml

0.000000000000000005 ml

0.000000000000000002 ml

0.000000000000000001 ml

0.0000000000000000005 ml

0.0000000000000000002 ml

0.0000000000000000001 ml

0.00000000000000000005 ml

0.00000000000000000002 ml

0.00000000000000000001 ml

0.000000000000000000005 ml

0.000000000000000000002 ml

0.000000000000000000001 ml

0.0000000000000000000005 ml

0.0000000000000000000002 ml

0.0000000000000000000001 ml

0.00000000000000000000005 ml

0.00000000000000000000002 ml

0.00000000000000000000001 ml

0.000000000000000000000005 ml

0.000000000000000000000002 ml

0.000000000000000000000001 ml

0.0000000000000000000000005 ml

0.0000000000000000000000002 ml

0.0000000000000000000000001 ml

0.00000000000000000000000005 ml

0.00000000000000000000000002 ml</

VĂN CHÁNH THƠ XÃ

115 đường Gia Long — Sau chợ Saigon

MỚI VỀ ! đầy đủ thêm
SÁCH HỌC

Pháp và Việt cho học-sanh các trường Pétrus Ký, Gia Long Chasseloup, Marie Curie, Jauréguiberry và các trường tư.
— Các bực tiêu học, trung học, đại học và các ngành chuyên môn.

CĂN BẢN THÀO giá trị để xuất bản
SÉ XUẤT BẢN ! săn sóc cách nào cho sự học con em mau tăntới
của NGUYỄN HIẾN LÊ



CHIMISE MAY SẴN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon
Bảo đảm không rút. Col Indéformable Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette và Cravate tuyệt. Có Chemise Veste đủ màu.

SÂM
NHUNG

CƯỜNG HUYẾT TINH

Dụng được phẩm hảo hạng, bảo chế rất tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi bổ lại não cản hưng vượng, thêm tuổi sống lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt dễ thụ thai. Khi sanh rồi, Huyết xaux, tay chân lạnh, tê nhức, nên dùng phục hồi sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam Phụ Lão Ấu trưởng phục.

Cường huyết tinh

Nhân « Thần hổ » sống đầy đủ sức lực khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường

Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON



Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

— TRANG 40 —

CHIỀU

(tiếp theo trang 23)

GÃ ĐÀN ÔNG dăm chiều :

— Nợ bao nhiêu ?
— Năm trăm bạc chờ có nhiều chi.
— Hừ, năm trăm bạc một đời người con gái. Thật là đều. Rồi hạ giọng, gã vừa ngồi xuống vừa nói :

— Mẹ tôi đi lâu chưa thầy ?

— ... Lâu rồi. Sao chưa thấy về ?

Nói xong, lão lại cuối xuống đan nốt chiếc rổ Tay lão run hơn, một phần vì lạnh, một phần có lẽ vì cảm xúc câu chuyện vừa rồi. Một sợi lát gãy « rắc » một tiếng. Gã đàn ông nói :

— Thầy lấy tre già quá, hèn chi dẽ gãy.

Gã gù đầu bạc phơ, lão đáp :

— Ấy, cái chi già cũng dẽ gãy đó.

Câu nói rất tầm thường đã làm gã suy nghĩ. Gã thấy hối hận vì đã nặng lời với cha vừa rồi. Câu nói ấy vừa như trách móc gã, trách móc một cách nhẹ nhàng, vừa lại có ý khuyên răn gã.

— Cái chi già cũng dẽ gãy.

Gã là trai trắng. Trai trắng là trai với già. Gã biết câu nói của cha gã thâm thuý. Gã định thoát một lời gì để tạ tội và yên lòng ông cụ thi có tiếng trẻ con reo lên từ ngoài ngõ vọng vào :

— Thầy ơi ! Thầy ơi !

Một khuôn mặt ốm o, hờn hở ló vào khung cửa. Miệng thằng bé con mồ to định nói cái gì lại cầm mastic. Miệng nó vẫn há vì sừng sót. Nó vừa bắt gặp đôi mắt này lừa của gã đàn ông châm chặp nhìn nó.

Ông lão nhìn gã đàn ông rồi mỉm cười hỏi thằng bé :

— Cái chi con ?

Thằng bé vẫn còn sợ, ấp úng mãi một hồi mới nói nên lời :

— Thầy ! Tôi... tôi thấy một mụ mòng mọc ngoài bụi tre.

Mắt sáng lèn, ông lão cười ha ha :

— Vừa nói tre già lại gấp mòng mọc. A ha ha ! Tre già mòng mọc. Đã lâu ta không có mòng mọc ; hôm nay vừa bắt được con cá trâu lại được mụ mòng. A, sướng !

Lão chống tay đứng dậy, chập choạng bước. Gã đàn ông nặng nề đứng lên, vội bước theo.

Thằng bé reo lên :

— Đó, thầy ơi ! Mụ mòng to ghê không ?

— Ủ. To ghê.

Bên gốc tre mọc tro cả rễ chằng chít, một mụ mòng non bụ bãm, đậm lên. Da nó ánh một lớp nhung

thâm, hình thon thon vun vút nhọn, đẹp như ngón tay người con gái.

Ông lão vuốt râu, bảo thằng bé :

— Vô lấy cho tao cái rựa, Cu !

Thằng Cu ton ton chạy. Gã đàn ông bỗng quay phắc lại :

— Đừng thầy ! Tôi muốn cho mụ mồng đó lớn...

Đôi mắt gã ngời sáng, vừa ghê rợn vừa kiêu hùng. Ông lão cúi đầu, ông đọc trong mắt người con một ý chí gì mãnh liệt...

Thằng bé đem rựa ra, ông cầm tay nó lại, trong khi gã đàn ông mè man ngầm mụ mòng bụ bãm, rạo rực nhựa sống.

Bên cạnh vài thân tre cao dựa vào nhau, quấn quít lấy nhau kêu kẽm kẹt như tự mãn nguyện sự sống đoàn kết...

THẾ NHÌ

Tìm hiểu thời CUỘC

(tiếp theo trang 11)

được một chánh sách « trung dung » thích hợp với tánh tình của ông.

CÀN NHẮC KÝ, người ta có thể không làn lạc lầm mà tiên liệu rằng sẽ có sự cải thiện tương đối trong ngoại chánh Mỹ mấy tháng tới đây.

Song, với điều kiện là các nước Tây phương không bị lầm lạc vì chiến lược của Nga sô. Chiến lược này tìm cách khôn khéo để chia rẽ các nước làm cho các nước yếu bớt đi trước khi hoàn thành cuộc phòng thủ Tây phương. Người ta thấy rõ rằng không thể nào có sự sống chung được, nếu Tây phương chưa tổ chức xong tức là chưa thành lập xong sự sống.

Chúng ta chờ nên có nhiều ảo vọng. Lập một nền hòa bình trường cửu là một công cuộc phải làm lâu dài, cần kiên tâm, bền chí, cố gắng và minh mẫn. Không phải do một hội nghị huê dặng hay do một cuộc giải quyết tổng quát mà có thể lập được một thỏa hiệp ánh khả dĩ nhận được giữa hai thế giới Đông Tây. Song không thể điều đình từ vụ nọ đến vụ kia chăng ? Không thể giảm lần lần sự căng thẳng và ký kết một loạt các thỏa hiệp để ban phẳng những cuộc xung đột riêng từng vụ chăng ? Đó là phương pháp mà ông Eden đã trù liệu.

Như vậy, lần lần sẽ xuất hiện những điều kiện cần thiết cho một cuộc sống chung hòa bình, song phải là cuộc sống chung có vỗ trang và minh mẫn. Đó là điều đáng hy vọng trong thế giới ngày nay nhưng ít gi Nga cũng phải tố những bằng chứng cụ thể về ý chí hòa bình của họ đã.

THƯỢNG ĐẠT

(dịch của G. Rigassi)

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ Ú) Saigon

BÁC SĨ HỒ-TRUNG-DUNG

Bịnh đàn bà và con nít

Chuyên trị : Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khám bệnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ

BÁC SĨ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung việt Đại biếu
Hội Quốc tế Châm cứu

1) Chuyên trị bệnh đau mắt.

2) Chuyên môn châm cứu — Trị các bệnh khó bằng phép, CHÂM CỨU với các máy y điện tối tân. Bệnh nhức đầu đông, đau lưng, tê thấp, tê bại, kinh phong, hen siêng, kinh nguyệt thất thường, bệnh tử cung, bệnh bao tử, bệnh âm suy, dương kém, bệnh cam tích ; con nít ốm xanh lâu lớn.

Phòng khám bệnh :

244 Arras Saigon — Trước thành Óma
giây nói : 21522

Mỗi ngày sớm từ 8 đến 12, chiều từ 3 đến 6 giờ
Chủ nhật nghỉ

BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »



Thuốc bồ trẻ em

Chủ trị : Trẻ em gốc ban chưa dứt, thê chất yếu, èo uột, thân hình tiêu tụy, tỳ vị hư nhược, ăn uống không tiêu, thường đờ mồ hôi đầu, bụng và trán hầm hầm nóng, cam tích v.v...



Hoàn-cầu Dược Phòng

99, Quai de Belgique — SAIGON

CÓ BÁN KHẨP NƠI

— TRANG 41 —

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

(tiếp theo trang bìa sau)

Sau khi nhận xét những chỗ có thể « nói oan » cho tác giả ấy chúng tôi xin « vào đẽ » ngay.

Trước khi đưa ra những ý kiến dưới đây, chúng tôi xin nhắc lại rằng : « thành thật, biết phục thiện, phê bình có tinh cách xây dựng mới gọi được là có tinh thần Nghệ thuật. »



MÁI LÁ, ảnh của bạn Đặng văn Thông
(Đời Mới số 140).

Kỹ thuật : góc cạnh đặt máy khéo léo giữ được tiền cảnh (1er plan) êm dịu, hòa điệu. Nhưng có nhánh bên trái cộc cằn, đen tối, cứng cỏi (thuộc về tiền cảnh) phá hỏng tiền cảnh góc trái. « Mái lá », vật chính (sujet principal) vững chãi lắm, thật đúng luật. Ánh sáng không có gì đặc sắc cả.

Về khuôn khổ, bạn nên cắt bớt bên trái 13 ly mét (theo ảnh trên báo) cho nhánh « phá hại » ấy bớt đi một tý càng hay một tý.

Nội dung : « Mái lá » kém phần chừa đựng, tự nó không « nói » lên được một cái gì sâu sắc cả. Đây là một tấm ảnh đẹp, tác giả đã thành công trong loại ảnh tài liệu.

BẮT ỐC ảnh của bạn Đặng văn Thông
(Đời Mới số 140).

Kỹ thuật : Không có gì xuất sắc. Như thế là đủ. Đường men sòng bên kia (phía trên) quá thẳng, không có gì lôi cuốn cả nên cắt bớt đi, bức ảnh sẽ có phần nhẹ nhàng hơn, có thể cho chúng ta có một ý niệm rộng lớn hơn.

Hai em bé, vật chính kém phần linh động, dảng dấp (position) cứng cỏi, cục súc quá, mất vẻ tự nhiên, không thanh thoát. Đường đi (ligne) của các khóm cổ nước khéo chọn, vui mắt. Ánh sáng không có gì đặc sắc.

Nội dung : Cần chú trọng nhiều « Bắt ốc » không diễn tả được sự cực khổ, nhọc nhằn, lặn lội trong bùn lầy để kiếm từng con ốc nhỏ nhất.

MINH TUYỀN

(trong Club 6×6 Hội Nhiếp ảnh và điện ảnh Thanh kinh)



HỘI CÔNG-THƯƠNG SAIGON

Góc đường Vannier và Georges Guynemer

XUẤT NHẬP CẢNG Điện Thoại số 22.137 SAIGON



Khóa dạy hàm thụ Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT NAM khóa học RÁP và SỬA máy VÔ TUYẾN ĐIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ. Bài vở dễ hiểu bằng Việt Ngữ. Thực hành đầy đủ như ÂU MỸ. Hết khóa sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng về ngành chuyên môn.

Bản trường đã đào tạo được rất nhiều anh em theo học được kết quả mỹ mãn.

Ghi tên học lác nào cũng được — Tại trường có khat giáng khóa :

1' HIỆU THÍNH VIÊN V.T.D.H.H. — 2' ĐIỆN TÍN VIÊN — 3' RÁP và SỬA máy thuỷ thanh V.T.B.

Viết thư hỏi học tại trường Chuyên Nghiệp V.T.D. LECTASON 278, đường Trung Nữ Vương (P. Blanchy) Saigon — Đ. T. 22.087.

VIỆN BÀO CHẾ LE NOM

THUỐC TRƯỜNG THỌ

Một dược phẩm bào chế theo phương pháp khoa học tối tân do bao nhiêu sự cố gắng để phối hợp dung hòa với những thuyết của 3 bác sĩ VORONOFF HAUSER và BOGOMOLETZ.

Đó tăng cường « sinh lực » giúp cho người đời sống lâu, trẻ trung « chậm già ». Có biệt tài giúp cho « da non suy nhược », tóc sớm bạc, chống lão hóa « sức hăng hái ». Giúp « phụ nữ giữ gìn nhan sắc tươi thắm bền lâu, xoa bỏ những nốt nhăn » trên má ».

Giúp cho « trẻ em » sức khỏe « hùng cường tráng kiện ».

Muốn làm đại lý do số 30 đường Cl.Grimaud Saigon có bán các tiệm thuốc Hoa Việt.

Tôn trọng tư thuốc gia đình Phượng ngừa cách trị tại nhà mình — tác giả Bác sĩ Ngô Nhơn Trọng bán theo địa chỉ trên đây.

BẠN ĐỌC THÀN MẼN

Yêu cầu các bạn mua báo dài hạn mỗi lần đổi địa chỉ tin cho Ty Quản Lý biết để tránh sự lạc báo.

Thư báo đảm bảo về nhà báo xin để địa chỉ :

Ô. Trác Anh, 117 Trần Hưng Đạo (Chợ Lớn).

Bưu phiếu, ngân phiếu xin đề tên :

Ô. Trác Anh hộp thư 333 Saigon.

(Chờ dùng đề tên ông chủ nhiệm : Trần Văn An).

Giá báo Dời Mới

dài hạn ở Nam Việt

và Quân nhân
(cả tiêu cước phí)

3 tháng..	60
6 tháng..	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên :
Ông TRÁC - ANH
Hộp thư 333 - SAIGON

Đè được CHÂN LÝ HÓA đài
máu nên xem tạp chí
TÌM HIỂU

THÔNG - THIỀN - HỌC

Lật cơ quan tinh-thần, đạo-đức, không
lòng phái Tim Chân-lý và Truyền-bé
Chân-lý

Giải-quyet nhiều vấn-dề khó-khăn
nhi-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì ? và Sứ
ang của Ta đối với Ta, đối với
ta-định, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bào, Công-chức, tư-chức,
anh-niên nam-nữ Nên xem Tim
tieu Thông Thiền Học.

Địa-quán : 33 đại-tá Grimaud - SAIGON
Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN
Chủ-bút : NGUYỄN-THỊ-HAI



BASTOS
luxe



MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

Hãng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras - Saigon - Điện thoại số 21.133

Lành dác, t'en rèn và làm đồ ngũi các khí cụ và máy móc
hàng sắt đing gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccard - CHOLON

Có nhiều môn giải trí khuê lồng hiệu kỳ tất cả quý khách thính phô

GIỮA CÁC BẠN CHƠI ẢNH



NƯƠNG BÓNG MẸ

(Ảnh của Vị Linh)

Chụp lúc 11 giờ 50 phút.
Với máy 4,5 Retinette Kodak
Phim : Gevaert 33°
Mở ống kính 11.
Độ chớp : 1/100, gần gương
màu (filtre) vàng



NGỪNG BƯỚC (ảnh của Lê-Vân—Mýtho)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Gọi là đề hưởng ứng «cuộc vui nhiếp ảnh học hỏi» của Đời Mới trong mục «giữa bạn chơi ảnh» chúng tôi xin góp vài ý kiến thô thiển không ngoài mục đích thúc đẩy nền nhiếp ảnh nước nhà và siết chặt tình thân hữu với các bạn Nghệ sĩ nhiếp ảnh gần xa.

Với một hiểu biết chuyên môn tạm đủ và một kinh nghiệm «non dại» chúng tôi mạn phép trao đổi với các bạn chơi ảnh một vài ý nghĩ. Chúng tôi không muốn dùng danh từ quá to tát là phê bình tác phẩm của các bạn. Mà mong muốn được góp ý kiến là may mắn lắm rồi. Để tránh khỏi sự lầm lẫn chúng tôi tự định ra một phương pháp để xét đến những ảnh trong mục G.C.B.C.A. dưới khái như thế này :

Về kỹ thuật : các bạn chắc cũng đã biết sự làm bản kẽm (cliché) tự nó đã làm giảm bớt ít nhiều sự minh bạch và sáng sủa của tấm ảnh. Đó là chưa nói đến những sự hư hỏng do tay thợ chụp bản kẽm vụng gây ra nữa. Những sửa bản kẽm (trames) то cũng làm mất nhiều chi tiết của tấm ảnh. Vì thế ảnh lên báo so với ảnh chính của tác giả làm trên giấy láng (papier brillant) kém mất khá nhiều. Mọi phần chì lột được 6, 7 phần là may lắm. Do đó các bạn phải châm chước và đoán hiểu ở chỗ ấy. Thứ hai là khuôn khổ của tấm ảnh. Các bạn phải căn cứ trên khuôn khổ đã in lên báo mà thôi. Chúng tôi tin chắc là nhà báo không bao giờ xén bớt của các bạn đâu. (Cũng có khi vì điều kiện giấy mà mà nhà báo cắt bớt một đôi chút cho vừa chỗ làm hại cho tác giả quá. Nhưng chúng ta biết đâu đấy. Hắn là phải căn cứ trên khuôn khổ đã in ra mà thôi).

Về nội dung : Việc ăn mặc cũng giảm bớt đôi chút không đáng kể cho lắm.

(Xem tiếp vở trang 42)