

Waza
A 995
V.G
D64

ĐỜI MỚI

Số 141 Từ 21-11 đến
28-11-1954

CLIQUE D'AU

MỘT VÀI Y KIẾN VỀ VĂN NGHỆ

TINH CƠ được đọc bài của hai bạn Thương Lan và Huy Phương ghi chép ý kiến chung của một nhóm anh em văn nghệ Thần Kinh sau một buổi thảo luận tập thể về vấn đề SÁNG TÁC THƠ TỰ DO.

Kè là chuyện cũ, nhưng có một điều các bạn đã khơi lại đúng lúc. Đúng lúc vì tình trạng bê tông của văn nghệ thành thị hiện thời. Lẽ tất nhiên là sau các cuộc bàn luận chung với nhau như vậy, các bạn đã hái được nhiều kết quả tốt và đưa ra những nhận xét đúng đắn. Tuy trung, các bạn phần nào về mấy điểm:

- Tội tránh cuộc đời của một số văn nghệ sĩ
- Cảm xúc già tạo, thiếu chất sống.
- Hiệu sai lạc thế nào là một bài thơ lành mạnh,
- Quan niệm tranh đấu, hùng hổ thiền cẩn.

Tình trạng trên đã làm không biết bao nhiêu người biếng trich thơ tự do, hô hào gạt lối thơ này ra ngoài vòng nghệ thuật, trả về với những vần thơ cũ.

Cứ chỉ ấy tuy nồng nàn tố cáo một tình trạng đáng buồn của nền thi ca Việt Nam hiện giờ. Nguyên do của sự hoài nghi khó nồng thơ tự do, một phần là những bài thơ « loạn » nhanh hằng ngày trên mặt báo, một phần nữa là những lời tán tụng vô ý thức của một số người « lý luận văn nghệ ». Thậm chí, có kẻ viết sách khen những vần thơ phản nghệ thuật:

- « Anh Hết mẩy bùa qua còn đứa con đâu đây
- « Nay đã vắng mặt,
- « Chị hàng thoảng buồn
- « Thay tướng ngắn ngò
- « Vài tiếng xi xòe với vì nước mắt,
- « Rặt nhìn trước nhìn sau
- « Ím bặt ! »

Đem chắp mấy câu thơ trên thành một đoạn văn xuôi thì có lẽ còn dễ đọc hơn nhiều.

Sau khi nhận xét tình trạng thi ca Việt Nam, các bạn đã đề ra một lý luận kiến thiết. Chính ở phần này tôi có những điều không đồng ý hẳn.

Trước tiên, để giải quyết vấn đề thành thực trong thơ các bạn nói: « .. phải sống trong nhân dân, cùng sống trong hoàn cảnh, trong ĐÀNG CẤP để tìm những cảm xúc... ». Văn nghệ sĩ Việt Nam, những người đứng ra đảm nhận trách vụ hướng dẫn quần chúng, phần lớn ở trong giới cấp tiều tư sản. Cho nên ta có thể đặt câu hỏi sau này:

— Muốn sáng tác, văn nghệ sĩ phải từ bỏ giới cấp họ chăng?

Đó là việc không thể được hay ít ra cũng chưa thể được. Như vậy thì làm sao cho tác phẩm « sống », không già tạo, không hời hợt?

Theo thiền ý chúng tôi, vấn đề không phải là bắt buộc nắm chuỗi cày để nói lên những ước vọng của người nông dân, suốt ngày « đầu tắt mặt tối » trong xưởng để kêu lên tiếng kêu của người thợ. Nói chuyện văn nghệ như vậy rồi e đến lúc trở thành nói... chuyện suông!

Bà dành một nghệ sĩ lao động viễn về lao động thi văn hồn. Song trong tình thế hiện thời nếu cứ ngóng chờ một anh phu xích lô chẳng hạn làm thơ, viết văn thì hóa ra đi tìm một lối thoát cho văn nghệ mà lại dấn nó vào một ngõ bí! Văn nghệ sĩ chân chính trong hoàn cảnh hiện thời, bắt luận thuộc thành phần nào trong xã hội cũng có trách

nghiệm xúc tiến phong trào văn nghệ nhân dân để đi đến mục đích mong ước.

Cho nên vấn đề quan trọng là văn nghệ sĩ, trong khía sáng tác, có THIỆN CHÍ hay không. Miễn là ta thành thực cầm cây bút vì kè nghèo khổ, THA THIẾT MUÔN

HIỀU ĐỜI SỐNG họ là ta có thể thông cảm với họ một cách dễ dàng, hình ảnh khỉ ấy sẽ tự nhiên, phong phú và thơ sẽ tràn trề sinh lực. Nếu có những bài « Chiêu bến cương », « Đoàn quân qua lăng » mà các bạn tìm thấy cảm xúc già tạo, xa lìa thực tại là vì tác giả không có THIỆN CHÍ, nhiều khỉ họ sáng tác chỉ để thỏa mãn một nhu cầu tâm lý, một tính hiếu danh ách kỳ và còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Vì vậy, bất cứ là ai, văn nghệ sĩ hãy sáng tác đi, miễn là biết tìm một lý tưởng chính đáng cho ngòi bút mình.

Con người Văn nghệ Việt Nam nhất định phải hòa mình trong toàn diện xã hội và nếu trong đó thành phần nào quan trọng hơn hết, tự nhiên sẽ vô tình chỉ phối tinh thần văn nghệ sĩ nhiều hơn hết. Không cần phải « theo đuôi » một số văn nghệ sĩ « bên kia » đóng khuôn mình vào lư tưởng cục đoạn của thuyết chính trị đã đề xướng ra tiêu chuẩn là phải phục vụ nông dân.

Hai điều vừa trình bày trên, thực sự thuộc vấn đề văn nghệ nói chung chứ không riêng gì cho « câu chuyện thơ » mà các bạn thảo luận.

Sau đây, tôi muốn nhắc đến ý kiến các bạn về vấn đề NHẠC trong thơ tự do. Lúc này không phải là lúc tranh luận rằng thơ cần có nhạc mà phải công nhận như vậy để bắt tay vào việc. Sau khi nhận xét cái « xô bồ » trong hình thức (thực ra khi nói đến NHẠC trong THƠ, ta khó tìm thấy ranh giới giữa hình thức và nội dung), các bạn hô hào: « Vậy chúng ta nên dùng thơ tự do một khi kỹ thuật đã vững vàng chứ không nên dùng thơ tự do khi không thể hay chưa thể dùng những hình thức NIÊM LUẬT của thơ ». Ý kiến này có phần khe khắt với phong trào văn nghệ nhân dân hiện tại, tôi e nó sẽ chặn đứng một số thiền tài trong quang đại quần chúng. Ta thử đặt ngay câu hỏi:

— Niêm luật có cần thiết cho thơ tự do không ? Trước khi làm thơ tự do, người ta có cần phải học niêm luật không ?

Tù lâu, nghệ sĩ bỏ một khôn gian cũ để đi tìm một khôn gian mới rộng rãi hơn mà điều hòa tinh cảm. Không gian mới ấy là THƠ TỰ DO. Song để xướng thơ tự do không những chỉ vì hình thức thơ cũ không còn cảm xúc rát rào của thời đại mới mà còn vì vấn đề NHẠC trong thơ nữa. Tôi không chối cãi rằng một bài thơ Đường chặng hạn rất dồi dào nhạc điệu. Chẳng thế mà lối thơ này đã tồn tại từ thế kỷ này qua thế kỷ khác ở Việt Nam và đã lồng lộng trong không khí thi ca của nước Tàu cờ rực rỡ ?

Song phải chăng thơ cũ đã đạt đến độ cùng của âm nhạc ? Tôi đã từng nghe hàng trăm bài thơ vang lên những âm điệu « bà con » với nhau trong khi cảm xúc của nghệ sĩ có muôn ngàn tinh vi sai biệt. Cái gì đã chậm bước tiến của nghệ sĩ bao thế hệ trong công việc đi tìm nguồn nhạc cho thơ, nếu không phải chính NIÊM LUẬT ? Đề diễn tả không biết bao nhiêu tinh tế riêng biệt họ chỉ có những bản đàm trong đó giới hạn điều hòa của âm thanh là một

(Xem tiếp trang 16)



NHƯỢC TIÊU LÀ NHỤC NHỌC

BẠN có học nghĩa chữ chó. Chắc Bạn cho rằng nhược là yếu, tiêu là nhỏ. Ai ai cũng hiểu như vậy. Thế mà Bá Đương tôi hiểu rằng nhược là nhục, tiêu là nhọ.

Bá Đương xin cắt nghĩa cho Bạn nghe. Trong xã hội người nhược phải nhờ người mạnh. Nhược là nhược thế lực, nhược tiền tài, nhược bản thân, là thiểu kém, hoặc tinh thần hoặc vật chất. Mạnh là trái lại, là có điều kiện thu phục anh nhược.

Tiêu là không bằng người, kém hơn người, kém vật chất hoặc kém tinh thần ; tiêu nói chung là kém, là thiểu, là thua, là hụt.

Tôi ví dụ Bạn là người nhược tiêu, mặc dầu tôi ước ao rằng Bạn là người mạnh dư dật tôi có nhờ lấy. Để cho dễ dẫn giải tôi gán cho Bạn định từ nhược tiêu. Hoặc giả Bạn dè ý người cùng xóm với Bạn, lừa ra người nhược tiêu. Bạn theo dõi họ, hay tự theo dõi mình (là người nhược tiêu). Bạn sẽ nhận ra những việc đã xảy ra như sau này : đi cầu người mạnh và dự giúp phương tiện làm ăn, hoặc đi vay mượn tiền, hoặc đi nhờ cậy thế lực để che chở cho mình khỏi bị hiếp đáp, hoặc bị chuyen « sui » nhờ người cứu giúp.

Bạn có cảm thấy rằng Bạn ở trong cảnh nhục không ? Bạn có bức mình vì tủi hổ không ? Tôi tin rằng có. Nhưng vì phải sống, phải tranh thủ lê sống, Bạn chịu nhục, chịu đòn cho phàm giá con người của Bạn chịu tồn thương. Bạn cảm thấy sống NHỌC NHẮN, NHỤC THẸN QUÁ. Thị rõ ra nhược tiêu là nhục nhọc đó Bạn à.

Đó là tôi nói chuyện cá nhân.

Còn việc nước, việc nước nhược tiêu thì nhục nhục hơn nữa Bạn có biết chăng ! Bạn đọc lại lịch sử đi Bạn có nhớ không nước ta phải đúc người vàng mà cống sú Trung Hoa, có biết chăng vua ta đánh đuổi xong quân Tàu, thắng xong một trận giặc là phải sai sứ cầu hòa, và cống sú.

Vì sao, vì ta là NHƯỢC TIỀU DÂN TỘC. Ta ăn một trận giặc chớ không thể hoàn toàn thắng lợi, cho nên phải chịu nhục mà cầu hòa, và cống sú.

Từ nghìn xưa vẫn chịu cái nhục ấy. Mà chịu rồi là tự lo quật cường. Nhưng làm sao tránh được cái nạn nước lớn hút nước nhỏ. Thế mà dân tộc ta vẫn triền miên tồn tại, nghĩa là chịu nhục quên thời.

Cho đến gần đây, cho đến bây giờ, đã hết nhục nhọc đâu. Người ta nói những gì ở Hội nghị Gio Neo ? Ai nói với ai ? Ông Pháp nói với ông Tàu, mà rồi xong việc cắt đòn nước ta.

Biết mình nhược tiêu là nhục nhọc, Bá Đương tôi dành chịu « sò » trước cho êm việc. Tức quá, không làm lợi gan được ai, có khi thắng tôi về nhà đánh chửi tung bừng, mà là đánh chửi vợ con mình. Có khác gì việc nước đâu !

Bá Đương khuyên những ai « nhược tiêu » chớ khá vỗ ngực, hãy nhớ rằng nhược tiêu là nhục nhọc cho xong.

Thế giới có gì lạ?

Thủ tướng Mendès France hôm 9-4 lại được Quốc hội bỏ tham tín nhiệm một lần nữa với 320 phiếu chống 207. Ông đặt vấn đề tin nhiệm và Quốc hội đã làm kéo dài cuộc thảo luận ngắn sách do các tu chính án mà các ông nghị đưa ra quá nhiều.

Thủ tướng Nhật Yoshida đã qua Washington và hôm 9-11 đã hội đàm cùng Tổng thống Eisenhower về cuộc hợp tác Mỹ-Nhật.

Ông Hajji, tổng thư ký Hội các hãng tàu buôn Áo độ tuyên bố rằng đến năm 1956 nước Áo độ sẽ có một đội hàng hải thương thuyền tông cộng đến 2 triệu tấn.

Ngoại trưởng Trung Hoa quốc gia Georges Teh, sau khi thủ tướng Nhật Yoshida rời Washington, đã tới thủ đô Mỹ cố gắng vận động một cuộc hợp tác quân sự giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Hình như Mỹ cam kết rằng hạm đội thứ 7 sẽ bảo vệ Đài Loan nhưng không hứa gì trong trường hợp quốc quân Trung Hoa-dò bộ đại lục.

Nhiều nhà quan sát cho rằng đảng cộng hòa Mỹ thất bại trong cuộc bầu cử vừa rồi là do thái độ của ông Mac Cathay, thất cung đáng. Ông này vừa bị một ông nghị dân chủ đưa kiến nghị xin Thượng nghị viện khiêm trách ông vì Mac Cathay đã nói quá lời, tố cáo 6 nhân viên trong ủy ban điều tra là "tay sai của Cộng sản". Ủy ban này có trách nhiệm điều tra các hoạt động chống Huân.

Nga đã gửi thông điệp cho 23 nước Âu châu và Huân để nghị nhóm một hội nghị vào ngày 29-41 thảo luận về an ninh Âu châu. Mỹ sẽ tham dự và sẽ khuyên các nước đồng minh không tham dự vì Nga chỉ nhầm mục tiêu tri hoán việc thông qua Hiệp ước Paris.

Thông cáo chánh thức quốc phòng Trung hoa quốc gia cho hay rằng chiếc khu trục hạm « Taipei » sáng hôm 11-11 đã bị 4 chiếc pháo hạm Trung Cộng đánh chìm ở phía bắc Đài Loan.

Marc bị thủy tai, lại vừa bị giật cảo cửa nora. Một đám cảo cảo bay dài 250 cây số, rộng 20 cây số, bay rợp đất, phá mùa màng, gây hại cho súc vật và trẻ con. Số thiệt hại lên tới 1 tỷ quan.

Ngoại trưởng Hussein Fatemi trong chánh phủ Mossadegh đã bị hành quyết hôm 10-4 Ông bị tòa án quân sự Batu làm án tử hình và không được vua Batu ân xá.

Các nhà khoa học Nhật nhận thấy rằng nước mưa ở vùng tây bộ Nhật lại chứa nhiều chất phóng xạ và cho rằng có lẽ do cuộc thí nghiệm bom khinh khí mà ra.

Cuộc bang giao giữa Hoa quốc và Áo độ vừa đây hóng căng thẳng vì Hoa quốc ký một hiệp ước quân sự với Mỹ. Các đại biểu Áo, Hoa đang điều đình vẫn đề Cachemire, lại gặp các sự khó khăn.

Hội đồng tòng trưởng Pháp đã chấp thuận nhiều biện pháp do thủ tướng M. France đề nghị để hạn chế rượu và bài trừ nạn ghen rộp trong nước.

Hồi này, tại trời ách đất tiếp tục xảy ra khấp nora. Hết Orléansville bị địa chấn đền vùng tây Maroc bị nát lụt. Nước Phan Lan cũng vừa bị thay tai lớn lao nora.

Sau Anh đến lượt Úc đại lợi có cuộc đình công của 6000 phi công từ ngày 2-11. Cuộc đình công đang diễn hành giữa chủ nhơn và công nhơn.



VIEC QUAN TRỌNG trong tuần vừa qua là cuộc hành trình của Thủ tướng Mendès France qua Canada và Hoa Kỳ. Khoi hành từ ngày 13 tháng 4, ông tới thủ đô Washington ngày 17. Trước khi lên đường, ông đã cố gắng thuyết phục 6 yếu nhơn đảng xã hội tham gia chánh phủ để tăng uy tín cho ông. Song ông không đạt mục đích.

Sau hai ngày nhom đại hội, đảng xã hội đã từ chối khôn khéo sự tham chánh. Đầu da số các đại biểu của đảng ủng hộ ông Mendès France, song đại hội xét ra chưa tới lúc gia nhập nội các vì ông Mendès France không ổn định rõ rệt các điểm cải cách cho giới cần lao mà đảng cần biết. Trong khi từ chối khôn khéo để nghị của ông Mendès France, ông Charles Lussy, chủ tịch nhom nghị sĩ xã hội, đã tuyên bố rằng đảng ông sẽ ủng hộ chánh phủ nếu chánh phủ còn di đúng với đường lối của đảng.

Thủ tướng Pháp dành bỗ khuyết Nội các của ông bằng bốn nhơn st có thanh danh và tài năng hơn là đại biểu chánh đảng. Chánh phủ Mendès France ngày nay là một chánh phủ trung ương ôn hòa.

ONG MENDÈS FRANCE qua Mỹ chuyến này với một sứ mang quan trọng. Ông sẽ hội thương với chánh phủ Mỹ nhiều vấn đề lớn lao, liên hệ đến toàn thế giới. Chúng ta hãy nghe dư luận của báo « New York Times »:

Đây không phải là những đề vấn giản dị. Trước hết có vấn đề Âu châu rời đến văn đe Bắc Phi, vấn đề Đông Dương; chắc là ông Mendès France sẽ bàn luận với chánh phủ Mỹ về các vi phạm Hiệp định Genève do Việt Minh đã gây ra... Huân sẽ liên hệ đến tất cả quyết định của Pháp về Đông Dương. Báo « New York Times » cho rằng hai nước Mỹ Pháp sẽ có những cuộc đàm phán rộng rãi, ảnh hưởng tới hoàn cầu.

Từ khi Hiệp ước Paris được ký kết, đại sứ Mỹ ở Moscou, ông Bohlen, đã chủ ý đến những phản ứng của Nga. Do theo phúc trình của ông gởi về, chánh phủ Mỹ sẽ thảo luận với Thủ tướng Mendès France việc giao thiệp giữa Đông Tây xem có thể cải thiện được không vì ông Bohlen cho hay vài yếu tố như sau :

1. — Moscou thấy không thể phá hỏng được sự đoàn kết của Tây minh nữa nên Nga có một chánh sách mềm dịu hơn cho thích nghi với tình thế sau khi các nước thông qua Hiệp ước Paris.

2. — Nga không còn hy vọng mở hội nghị tự cường để giải quyết sự thống nhất nước Đức, và dùng hội nghị ấy để tuyên truyền nữa.

3. — Sau khi ổn định được tình trạng Âu châu bằng sự thông qua Hiệp ước Paris, có thể mở Hội nghị với Moscou được. Giai đoạn này cũng phải chờ vài tháng nữa mới tới.

ĐÔNG DƯƠNG sẽ chiếm một chỗ quan trọng nhất trong cuộc đàm phán Washington. Ngoại trưởng Foster Dulles đã lên tiếng phản kháng gián tiếp Việt Minh không tuân theo Hiệp định Genève. Vừa đây ông lại đề nghị nhom các nước đã ký Hiệp ước Manille về sự phòng thủ Đông Nam Á vì ông xét rằng vùng này bị các hoạt động cộng sản hâm dọa



MENDÈS FRANCE

Các nước còn đang chờ biến cố Ái Cập sẽ giải quyết cách nào.

KHÁCH QUAN (16-1-54)

Đối với đề nghị của Mỹ, chánh phủ Anh vẫn chưa phúc đáp ra sao. Vì bấy lâu Anh vẫn đe dặt, không muốn làm mích lòng Trung Cộng. Tuy nhiên, Hạ nghị viện Anh đã chấp thuận chánh sách ngoại giao của chánh phủ tức là Hiệp ước Manille. Người ta chú ý lời tuyên bố của ngoại trưởng Eden, theo đó Việt Minh với 14 triệu dân có nhiều binh sĩ hơn Hoa quốc với 70 triệu dân; ông Eden đã mặc nhiên tố cáo V. M. tăng giá quân lực.

Báo chí Anh và Pháp cũng tỏ ý lo ngại cuộc tăng cường viễn trợ của Trung Cộng ở một vùng biên giới Hoa Việt dài trên 300 cây số mà ủy ban quốc tế không có phương tiện gì để kiểm soát. Trước tình thế ấy, Mỹ có thể thuyết phục được Anh để nhóm nghị các nước đã ký Hiệp ước Manille.

Thái độ cứng rắn của Việt Minh ở Bắc Việt đối với mấy ngàn giáo dân Bùi Chu, Phát Diệm liều sanh mạng trốn ra biển khơi, đã làm xúc động du khách Âu Mỹ. Tàu Pháp tới cửa sông Trà Lúi tìm cứu những dân tị nạn sắp bị chết chìm, đã bị V. M. hâm dọa xã súng bắn vì V. M. viện cớ là hải phạm của họ không thể được xâm phạm.

Ủy ban quốc tế được cử một phái đoàn lưu động tới Bùi Chu, Phát Diệm song phải báo cho V.M. biết trước 24 giờ đồng hồ; như vậy cuộc điều tra sẽ vô hiệu lực vì V.M. sẽ đủ thời giờ dẹp yên những dân muôn tị nạn. Hai tiểu đoàn được lệnh tuần tiễu các vùng duyên hải để truy nã các giáo dân muôn trốn đi.

Trong lúc tình hình Bắc Việt không rõ rệt ra sao, cái ảo vọng buôn bán với V.M. của một số yếu nhơn Pháp cũng thấy nguôi bớt, cuộc hội thương ở Washington và sự hiện diện của đại tướng đặc sứ Collins ở Saigon sẽ làm cho tình thế rõ rệt hơn trong tuần lễ tới.

TÌNH HÌNH Ai cập tuần rồi cũng là vấn đề đáng lưu ý. Sau cuộc ám sát hụt đại tá Nasser, cuộc khủng bố các đảng viên trong tổ chức « Huynh đệ Hồi giáo » được thi hành gắt gao. Các đảng viên tổ chức này nhiều lần bắn với cảnh sát. Đại tá Nasser cũng nhơn cơ hội mà khai trừ quyết liệt người đối thủ của ông là đại tướng Neguib.

Trước hết có vài người bị bắt trong tổ chức « Huynh đệ Hồi giáo » khai rằng đại tướng Neguib mổ tay vào việc tổ chức vụ mưu sát Nasser. Trước đây mấy tháng đã có lần Nasser muôn lật đổ Neguib song lúc ấy uy tín của Neguib còn mạnh trong quần chúng nên lại có sự giảng hòa. Nay một vụ mưu sát đã hiến cho Thủ tướng Ai cập có cơ hội để hành động thẳng tay.

Chúa nhật 14-11, đại tướng Neguib bị cách chức Tổng thống Ai cập và Chủ tịch Hội đồng Cách mạng. Ông bị dẫn về tư dinh của ông và được lệnh không được đi đâu cho đến lúc có lệnh mới. Thủ tướng Nasser bèn kiêm luôn tất cả công việc của đại tướng Neguib song chưa lên chức Tổng thống. Chức này còn để trống.

Tổ chức « Huynh đệ Hồi giáo » là một lực lượng khá mạnh ở Ai cập vì nó có một « đạo binh bí mật » chừng 1 triệu người, hầu hết là leon đêng và tiểu công nhơn. Tuy nhiên, đạo binh bí mật ấy không có tổ chức nên rời rạc và một khi các lãnh tụ bị bắt thì nó cũng tan rã. Các cuộc lưu huỳnh ở ngoại ô giữa cảnh sát và đảng viên « Huynh đệ Hồi giáo » là những hành động lẻ tẻ hơn là những triệu chứng nội chiến.

Các nước còn đang chờ biến cố Ai Cập sẽ giải quyết cách nào.



NEGUIB

Tin tức trong nước

Đại sứ Donald Heath và phu nhân đã rời Sài Gòn hôm chúa nhật 14-11 để về Mỹ.

Chiều ngày 10-11 tại thị trấn Sài Gòn đã có hành cuộc lễ nhậm chức của tân đô trưởng Sài Gòn Cholón.

Thủ tướng chánh phủ vừa ký nghị định cho phụ nữ cũng được vào học trường Hành chánh Đà Lạt. Các nữ sinh tốt nghiệp sẽ được bồi vào chức giám sự.

Toà đại biểu chánh phủ ở Nam Việt vừa mở tại số 59 đường Gia Long Sài Gòn, một cơ quan chuyên trách điều tra các vụ hối lộ. Dân chúng có thể gởi đơn đến sở này, song các người cáo gian sẽ bị trừng trị.

Sự chuyên chở lúa gạo ở Nam Việt đã được tu do kể từ ngày 10-11 trên toàn lãnh thổ.

Hôm 12-11, ngoại trưởng Trần Văn Đỗ có qua Nam Vang và hội kiến với Thủ tướng Pen Nouth, ngoại trưởng Tep Phan và lòng trưởng quốc phòng Ngô Hou. Sau đó, ông được Miền hoàng tiếp kiến.

Số đông bào công giáo Bùi Chu, Phát Diệm, trốn ra biển để nhờ tàu Pháp cứu, đưa đi Hải phòng, đã tài hại chục ngàn. Nhiều người bị sóng đánh trôi đi. Thủ tướng Ngô đình Diệm đã gởi lời ủy lạo các đồng bào tị nạn.

Tại Nam Việt, quân đội quốc gia đã khởi sự chiếm đóng Đông Tháp Mười từ ngày 10-11. Dân chúng niêm nở tiếp đón các binh sĩ Việt Nam.

Được Quốc trưởng Bảo Đại triệu sang Pháp để hỏi ý kiến, Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, tòng tham mưu trưởng quân đội quốc gia, lên đường vào ngày 18-11.

Ông Phạm xuân Thái, Tòng trưởng bộ thông tin triệu tập Đại hội thông tin toàn quốc vào ba hôm 18, 19 và 20-11 tại Sài Gòn. Các đại biểu hàng tỉnh các sở thông tin của ba phần tham dự cuộc hội họp quan trọng này.

Cơ quan Ngoại vien Mỹ (F.O.A.) & Hoa thịnh đồn đã chấp thuận xuất 40 triệu Mỹ kim kim để dùng cứu trợ và định cư dân tị nạn đã rời bỏ miền Bắc.

Tin này đã được ông Leland Barrows, giám đốc phái bộ vien trợ kinh tế Mỹ tại đây, công bố trong một cuộc họp báo chí ở sở Thông tin Mỹ sáng 13-11.

Ông Barrows loan báo rằng chương trình này sẽ gồm có một ngàn triệu bạc Đông Dương.

Tháng tám rồi, sau khi phong trào di cư bắt đầu, Cơ quan ngoại vien Mỹ đã xuất 10 triệu mỹ kim để vien trợ khẩn cấp,

Số tiền này kẽ trong tổng số 40 triệu mỹ kim nói trên.

HÌNH BÀI : cõi KIM CHUNG
TIẾNG CHUÔNG VÀNG ĐẤT BẮC VÀ LÀ TÀI TỬ MÀN ẢNH
TRONG PHIM « KIẾP HOA »

Ý VÀ VIỆC



của DI TẾ

Quen di của hậu

Thành tật vì nghề nghiệp! Đó là mây tiếng có thể dùng để dịch tiếng «deformation professionnelle» của Pháp, Anh kép cái lương nói chuyện với anh em làm khi cũng bắt qua sáu câu «vẫn có». Anh vở si bắt hay han siết chặt muôn gãy hết xương tay vì anh đã quen với những bàn tay cứng như sắt đá. Đó là mác tật vì nghề nghiệp.

Và đây một bà đốc phủ chẳng biết có phải đã thành tật vì nghề nghiệp không mà bà tự tiện đưa gọi bà một vạn đồng đến tòa đại biện chánh phủ ở Nam Việt, toàn lo lót để xin giùm cho một bà bạn ở Mý tho cái giấy phép chờ bờ.

Chẳng biết khi «quan lớn» làm đốc phủ có dùng bà để làm cái mày thâu tiền cửa hậu không mà bà thành quen, thét rồi tường chò nò, thời nào cái lối đi cửa hậu cũng là thượng sách.

Bởi vậy bà đốc phủ chẳng ngần ngại gì, cho là việc thường mà đem 10.000 đồng tính là lót.

Nhưng rủi cho bà, bà lại được tòa đại biện gởi bà qua sòng Công an để lãnh giấy phép đi nghỉ mát tại Chí Hòa.

Người bạn bà đốc phủ bị đòi hỏi có khai thêm rằng bà đưa những 20.000 đồng lót, để nhờ bà đốc phủ «chạy việc». Bà đốc phủ đã ăn huê hồng chút xíu là 10 ghim gọi là tiền đồ xăng nhớt cho xe hơi của bà chạy.



Án nhẹ quá

Mấy con «ham di cư» ra tòa tiều hình vì đã làm «sô ma» để lanh tiền trợ cấp. Đó là mây trường trại dã có óc phỏng đại chàng kèm gì nhà viết tiêu thụyết kiêm hiệp.

Có trại di cư chứa hai ngàn đồng bào mà trường trại phỏng đại thành sáu ngàn đê mỗi ngày thôn vào túi áo khi của má bày trè ở nhà số tiền xiu xiu: 4000 lần 42 đồng bạc, vị chí là vạn tám, Ghé chua. Tinh ra một trại như vậy mỗi tháng đã nuốt cả 15 vạn của công quy.

Ra tòa chúng bị án từ 18 đến 24 tháng tù.

Nếu ở nước khác thi những trường hợp như trên đã đưa lù ham ra pháp trường hoặc đưa chung ra trước chợ xử bắn. Nhưng luật pháp của chế độ Pháp thuộc đã lại đâu có đề phòng đến những trường hợp đặc biệt này. Dầu sao tòa dưới cùng đã xử quá nhẹ, nên ông chưởng lý đã chống án lên tòa thượng thẩm để xin tăng án.

Phải vậy mới có thể làm gương cho những

bọn người thừa nước đục thả câu, lâm giàu trên đau khổ của đồng bào.

Phụ nữ đua xe đạp?

Dẫu tôi muốn nam nữ bình quyền đến đâu đi nữa nhưng tôi phải chịu mang tiếng hù lù mà can các bà các cô không nên lên võ đài so găng và cũng không nên nhảy lên con thiết mã mà so chém cảng với anh giới.

Vì tôi thấy hai môn thể thao này nguy hiểm quá. Trong cuộc đua xe đạp Saigon Nam Vang Saigon tuần này có cô Lê Thị Nam (bà hay cô) là phụ nữ Việt Nam duy nhất tham dự. Giai đoạn thứ nhất Song nay «cua ro» ấy phải bỏ cuộc ở Nam Vang vì bị nạn rủi ro

Hồi còn ông Huyện Cang làm chủ nhiệm tờ Điện Tin năm xưa, ông cũng có mở ra cuộc đua xe đạp cho phụ nữ và đã bị dư luận công kích dữ dội.

Năm ngoái đây tại võ đài lập ô Câu lạc bộ Đông Dương cũng có hai cô võ sĩ hạng «gà» (phái gọi là poids poule) có tên Giang Giang và Lô cách lập đã phải dựa vào cái chòi đầu có thể gọi là poids coq đực. Lúc hai cô sắp so găng thì bộ Thể thao gửi thư đến cả mì vi luật quốc tế không cho các bạn quân tham gia trên võ đài.

Cũng may, nếu không thi đêm đó, đã có cô đồ máu mũi hay té xiu, thật chẳng phải là cảnh ngoạn mục cho khán giả.

Nếu cô nào từ nay nhứt quyết đòi quyền thượng đài và thượng mǎ (thiết mǎ) thiết trưởng đã có khoa học gãy phai cho các cô thành đồng ông là khỏi còn lo bị ai cần mai nra! Các cô có dám hy sanh vi thể thao đến bờ cá chúc «nội tướng» không?



Cứu thế độ nhơn

Chánh phủ vừa phải kêu gọi các vi y sĩ, các ông đốc to, nên mờ long nhơn ra tay tê độ, giúp cho những vùng mới thau hồi cùa lục tỉnh có đủ sự sán sóc cho người dân yêu.

Thật là một sự hy sinh khó khăn.

Vì «tình liên với khúc ruột». Ở đô thành Sài-gòn, Chợ-lớn, các ông đang thau cùa mây ngàn mỗi ngày mà bảo giờ tình với túi bạc, xuồng vùng quê thi hành «y đạo» có khác nio bảo cáo ruột gan của các ông,

Vẫn hay có những đốc to trung thành với lời thề trước tờ sú Hippocrate, đem nghề mình lên ngang với một đao giáo, song cũng có làm ông dám «tắc xá» dù hai ba trăm đồng đổi với bịnh nhơn nghèo. Kêu các ông sau iày hay cùa nhơn độ thê, lo là tiếng kêu ở bãi sa mạc.

Dầu đã hết chiết tranh, song bao nhiêu biện pháp quân sự còn duy trì, chỉ bằng ra một sắc lệnh trung dụng các ông đốc to lại có hiệu lực mau le.



Óc bè phái

KHÔNG PHẢI ở đây, lúc này mới cần đến ĐẢNG mới làm nỗi chính trị. Vì ở bên Tàu hay ở bên Tây cũng vậy, từ thời thương cờ Không phai từ cũng như Tô cách lập đã phải dựa vào Đảng thi mới cảng dáng nỗi việc công.

Mà làm chánh trị tức là làm việc công — việc của thiên hạ, việc của khắp cả bần dân — thì tài Sức một người dù dám dang đến mấy cũng không tài nào gánh vác cho tròn được: Mút-sô-li-ni Hitler, Ai-sen-nô-vo, Trưởng giới Thạch cũng đều có Đảng cả, khác nhau là ở chỗ quyết nghị là ý của đa số hay của một cá nhân thôi, cho nên mới thành Đảng Dân chủ và Đảng Đặc tài.

Và lịch sử đã dậy rằng: hể có tính chất dân chủ thì Đảng mới tồn tại lâu bền được. Mút-sô-li-ni, Hitler, Trưởng giới Thạch đã nêu lên tấm gương độc tài cho nên chủ trương của họ không vững vàng trường cửu được.

Tại sao vậy?

Tại rằng: khi quyền binh của Đảng mà đã lọt cả vào tay một người thi người đó là Người, nên không tài nào tránh nổi tình thiên lệch, nghĩa là theo ý riêng của mình mà tim vây cánh (thường thường là thích gần những ai tán tụng, xu phung minh); bởi thế này ra óc bè phái, nghĩa là kèo phe trong Đoàn Thể.

Thì sờ sờ ra đó, Sít Ta lin và Malenkov vì óc bè phái mà kéo cánh rời hả sát «cánh» Trotsky, Béria. Ở nước mình cũng vậy, «cánh» Bộ tam Hồ Chí Minh đã giết hầu hết «cánh» Bộ Tư Tá Thủ Thủ, dè mà hiện giờ «cánh» V.M. thân Nga đang hâm hại «cánh» V.M. thân Tàu.

Cứ như thế sát phạt lẫn nhau gây ra cảnh nỗi da nẫu thịt, công rắn cắn giàn, rước voi về rầy mồ.

Đó là chiến sĩ thi cản phân biệt óc Đảng và óc Bè: óc Đảng là thứ tình thần phản chiến đúng hoài vọng của đám đông chiến sĩ đã làm lợi cho đa số nhân dân, óc Bè là thứ tình thần phản chiến đúng tham vọng của thiểu số lánchez để vụ lợi cho.. một nhóm người.

Tập sách này gồm có những bài nói về những điều bồ ích cho các em học sinh. Sách dày ngọt 100 trang, iết bản 14\$. Xin gửi lời cảm ơn tác giả, và ân cần giới thiệu cùng độc giả thân mến.

ĐỜI MỚI

KHÍ GIỚI MỚI — PHÁT ĐỘNG ĐẤU TRANH MỚI

CHỦ-ĐỘNG và LINH-ĐỘNG

T RƯỚC THỜI CUỘC MỚI, con người luôn luôn chuyên hóa để hòa hợp với tình thế thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút một. Chủ động và linh động là căn bản xây dựng lập trường đúng thời, hợp thế, là khí giới mềm dẻo, lắt léo để dễ dàng phù hợp với ngoài cảnh để thành công. Bi vào hoàn cảnh để biến đổi, con người tất yếu cũng

bài của KIÊM ĐẠT

chánh trị, ý thức hệ tác động mạnh mẽ với nhau. Hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng càng mạnh, con người càng phản động kịp thời, hợp lúc và tan minh vào cuộc diện Tan minh nhưng giữ bản chất chân chánh, cố thủ, linh động nhưng không tự ý bị động dần dà, bẩn rẽ lập trường mình.

Càng chịu đựng thử thách nhưng cương quyết rèn chỉnh khí giới bản

thân, đấy là bàn thi nhiệm tốt đẹp để tu chỉnh, học tập tiến bộ, đúc luyện chí khí và kiêm thao lập trường. Hành động thiết thực bồ sung vào lý thuyết phát triển tinh vi hơn. Nên nhớ: chính là hoàn cảnh bị loài người cải biến và chính kẻ đứng ra cải biến tất nhiên phải chịu giáo hóa. Kinh nghiệm xá xưa ấy cũng đủ chứng minh thế chủ động linh động cần có của ta rồi!

Chúng ta không thể chủ quan, xa lạc hẵn những xê dịch mới mẻ, những mâu thuẫn chưa dựng xây ra hẵn ngày. Thái độ «ông ăn chả, bà ăn nem, đầy tớ có thêm mua thịt mà ăn» chỉ đem lại thất bại đòn đau vào người. Con người di lệch đường bởi tất yếu phát triển của xã hội, quan niệm sự kiện đồng nhất chỉ là thái độ tron hèn của bọn người cứng đầu, cứng cổ. Họ chủ động và bất động.

Ngày nay mà họ còn vô tình tin tưởng vào những tài lực huyền bí, cố định, siêu nhiên, phản hàn tiến hóa! Nền kinh tế cỗ hủ bất biến của chế độ phong kiến phải cải tiến, chế độ để quốc, chử hồn rầy chết sẽ bị nhân dân đánh đổ; những cỗ tục, hủ tục sẽ linh động, rời rụng bên lề xã hội; và một nền văn nghệ đọa lạc, huyền bí là khí giới cho mọi người tha hồ châm biếm. Nền nhân bản mởi cũng chiều theo trào lưu tiến hóa từng thời kỳ nhất định.

Tự do trên địa hạt nào cần phải hạn định dưới một thể chế, có đủ điều kiện rõ rệt. Tự do — Đẹp — Khách quan — chỉ là những vấn đề muôn năm triền miên ở địa hạt lý thuyết.

Mỗi hành động nào cũng có dụng

ý, dù con Người chối từ là vô tư đi nữa. Nó để ra do hoàn cảnh, do phản động lực của con người xã hội. Cái đẹp phải có tính chất phục vụ một số người. Và khách quan chỉ là danh từ rỗng luân luân nằm trong ý thức dẫn dạo rõ rệt: đó là chủ quan khách quan tinh.

Chủ động để giữ vững đường lối, linh động để phù hợp với hoàn cảnh chuyên hóa: đứng trên tình thần khoa học đó, với ý thức kiên quyết, thực hiện sẽ dễ dàng. «Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài», nhưng tin tưởng thắng lợi.

K.B.

BÀI LUẬN QUỐC VĂN hay nhất trong lớp

Đề khuyến khích thanh niên trau giồi quốc văn, mỗi kỳ Đời Mới sẽ đăng một bài luận quốc văn hay nhất trong lớp, do giáo sư hay chính học sanh, tác giả bài ấy, gửi đến Tòa Soạn.

Trò nào ở ban trung học, bất cứ học trường công hay trường tư, đều có thể gửi bài luận của mình đến «Đời Mới», mỗi khi được chấm với điểm cao nhất. Điều cốt yếu là phải gửi bài có chữ và điểm của giáo sư phê vào, để làm bằng chứng; đồng thời, tác giả nên cho Tòa Soạn «Đời Mới» biết rõ mình học lớp nào, và danh tánh cùng địa chỉ của vị giáo sư chấm bài phòng khi chúng tôi cần hỏi lại ý kiến của giáo sư.

Sau khi bài đăng lên «Đời Mới», tác giả được tặng hai tháng báo.

Sau một thời gian, chúng tôi sẽ sáp những bài luận ấy theo từng trình độ của tác giả (tức là theo từng lớp học) rồi nhờ một ban giám khảo cho điểm.

Những bài hay nhất sẽ được các phần thưởng đáng giá (sẽ đăng sau).

Mong rằng các giáo sư và học sanh có ý kiến gì về cuộc thi này, sẽ cho chúng tôi biết.

Luôn tiện, chúng tôi kêu gọi các ông chủ tiệm sách, các nhà hảo tâm, các vị vẫn lưu ý đến nền quốc văn, hãy tặng thêm phần thưởng để góp vào cho cuộc thi này thêm long trọng.

ĐỜI MỚI



XIX

« Biết sống chết lúc nào mà không hưởng cho trọn
Thiếu một là đời « lúa » rồi. Tài hoa như
mày thi thiếu gì đưa theo (?) Cứ lấy bùa đi cho anh em
đốt thuốc. Đầu do mãi rồi đám ra... ngày đấy mày à. Cái gi
thi mang duy vật biện chứng pháp ra mà phân tích được
chứ riêng về hồn nhân thi hoàn toàn theo định mệnh.
Mày chẳng thấy có những thằng vẫn đốt vũ dát mà vờ
đuyc « bò sữa » ra trò. Thế mà có những thằng bảnh trai,
học giỏi thi lấy vợ như ngoáo áy thôi. Đời thật là « rối
rắm » trời đáng cay ».

— Thôi, mày về phép đi, không đứng đấy « hót » mãi
thì hết ngày mất. Trưa đến nơi rồi... hàng mấy chục con
« gấu » lai sấp sấp đòi « đớp » rồi đây.

— Ủ tao đi nhé.

— Nhớ quà nhé.

— Nhớ... cưới vợ nhé.

Phong mỉm miệng cười, mắt hấp hay nhìn bóng
chàng trai vạm vỡ mắt dần trong cảnh đồng ngát lúa
xanh.

« VĨNH BÙ » hồn hồn đặt sọt đồ ăn xuống giữa
sân :

— Khiếp... sái mè nó cồ rồi. Nặng chết đi được. Mang
hộ tao vào với Phong.



— Sên nốt vào dây cho được việc...
cơm đang sôi mày.

— Mày xoay được gạo rồi đấy à...
thánh nhỉ.

— Chú còn đợi mày nữa đê mà « tịch »
cơm trưa ấy à. Đi chợ mới đi búa (!) Trưa
trật ra rồi còn gì, mua được những con
totoro gì đưa đây tao xem nào.

— Ở nhà tao đã bàn định với mày là
chỉ mua vừng và cà chua, nhưng xét ra
nếu chỉ mua hai món ấy, chúng nó la ó lên
thì chết.

— Thế mày mua những cái gì, nói
nhanh lên.

— Tao mua hai chục bó rau muống,
một hũ tương, hai chục trứng vịt và một
chục bạc vừng.

— Tông cộng hết bao nhiêu?

— Mười « ti » rau muống, hai mươi
nhăm « ti » tương, bốn « chịch » trứng,
mười « tit » muối vừng.

— Tông cộng ?.. Có chừng ấy mà tinh măi... tinh
cộng cũng chưa thông nữa.

— Làm gì mà nhặng lên thế... Mười với hai mươi
nhăm là ba mươi nhăm. Ba mươi nhăm với bốn « chịch »
là bảy mươi nhăm. Bảy mươi nhăm với mươi là tám
mươi nhăm. Tông cộng tám mươi nhăm.

— « Ti » mười « chịch » mười « nhăm » mười... nhăm măi,
nhặt rau tắp lợ đi cho được việc « Ăm ở hội tè » măi.

— Mày truy tao chán chưa? Giờ đến lượt tao truy lại.
Ở nhà mày đã được những công việc gì rồi?

— Gánh nước è cồ ra là một này... xay gạo tóat mồ
hôi ra là hai này... khênh « ông ba mươi » lên « ngai » chờ
phở ra là ba này... à quên, còn vấn đề đặt « ngai » nữa
mới ngán chứ. Phải ra gần chân núi mới khiêng được ba
hòn về. Xoay cùi tươi ra là bốn này... Cùi ướt khói
xông toé cả mắt cả mũi ra là năm này... tạm tạm chừng
ấy là đủ rồi.

— Còn tao thì thế này mới khô chứ.. Chợ Sẽ nó lại
không họp, phải cuốc lén tận chợ Nguồn... Mấy mụ hàng
ở đây thấy bộ đội lại muôn « bán giá rẻ » độ... bốn ti
một quả trứng thôi. Mặc cả mặc lề măi, « ế » cả người nó
mới chịu bán. Anh em nhà Vệ lại nghèo chứ nào có giàu
gi cho cam.

Tông cộng có tràm bạc đi chợ... thời giờ lầm nhầm
quá cả thời giờ mua. Tao cứ muốn phát điên như chơi
ấy thôi mày à. Về đến nhà đã không an ủi được tí gì,
lại còn xoay, truy.

Vịnh nhảy xổ tới vít đầu Phong xuống.

— Nay, mày có đẽ cho tao ghế cơm không? Làm gi
mà hứng góm thế?

Nồi cơm sôi lăn tăn, phi bột lên thành tờ ong. Nước
cơm quánh như hồ, đỗ sòng. Phong dạng chân, khuynh
hai tay, nặng nhọc xốc gạo bằng đòn đưa bếp dài lêu
nghêu như cái đòn gánh. Luồng gió mạnh thổi vào,
lửa tạt mạnh, Phong né sang một bên, lấy ống tay áo dụi
mắt, mặt chàng bảy hàn đỗ như da má thiếu nữ trong
nắng hanh :

— Ra sau vườn chặt hộ tao vài tầu lá chuối mày.
Nhanh lên không đi hết hơi.

« Vĩnh bù » xách dao chạy tuột ra vườn, đốn hai ba
nhát, dựa chuối chảy ròng ròng, mây lầu lá rộng như
cánh phản ngả xuống đám cỏ xanh, chàng túm lấy cuống
lá chạy như bay vào bếp.

— Hơ vào lửa cho nó mềm ra mày,

ĐỜI MỚI số 141

LOẠN • tiêu thụyết của Duy Sinh • LOẠN

Tầu lá chuối biến thành màu xanh xám, toàn thân
mềm như sợi bún. Phong đặt hai tầu lên miệng nồi, rật
lửa sang một bên rồi lấy dây chuối quấn chặt lấy nắp,
đặt một mảnh buồm lên trên, sau hết là cái thớt trên
cùng.

— Thế là chu nồi cơm. Nước sôi rồi, bỏ rau vào mày.

Cái nồi tư nhỏ như thế này làm sao chứa được hàng
huyện rau.

— Mày cứ cho ít một, ăn xuống cho nó ngọt rồi lại
cho tiếp. Có mà cả ruộng rau tra vào cũng hết.

— Hay. Thượng kế.

— Mày phải trả đều lửa cho nó xanh rau. Thiếu lửa
là rau đỗ cách ngay đấy.

Nồi rau sôi sinh sikh, bột sủi từng đám trắng ngàn
bên sắc rau xanh ngắt.

— Trở đi thì vừa.

Vịnh xoay rau một vòng đoán ngón phết xuống chiếc
mo cau, lấy dũa gỗ vào miệng nồi thành nhịp...

— Thông dong quá thế. Đập trứng ra mà đánh đi chừ.

— Đập vào bát hở mày.

— Hai chục quả trứng đập vào hai chục cái bát chàng.
Mày điêu rồi chắc? Đập vào cái xanh này. Choảng nhiều
nước mắm với muối vào. Cứ thế đánh thống bảo lên rồi
đặt lên bếp bắc sên sệt.

Trứng vỡ bôm bốp, vỏ vứt thành đống quanh bếp:

— Mua bán mời khéo chừ. Mười quả thối mất năm.

— Gớm, mày nói ngoa ngoét như mẹ chồng với nàng
dâu ấy thôi. Tất cả hỏng mất có hai quả thôi mà... Vì họ
bán diêu chừ.

— Vì mình mua ngốc thì có. Ai bán hàng mà chẳng
diêu ngoa. Nhất là giữa xã hội Việt vào buổi giao thời
giao thế này. Phải có con mắt sành dỏi mới được chừ.

— Mày lên lớp hay mày « cải tạo » tao đấy?

— Nói cho « Bù » mở mắt ra hiểu chua « Bù »? « Đì
một buổi chợ học một mớ khôn » đấy. Chịu các cụ chua?

— Rau thế này liệu đã nhử chưa mày.

— Đưa xem nào... Ủ ủ còn sơi... nói chơi chứ cho nó
sôi hết đám cùi là vừa. Rau cóc gì mà cứng như nudin
ấy. Mày phụ lực với tao bê ông ba mươi xuống đê dỡ ra
rá mày,

— Làm thế nào mà bê xuống được.

— Xem đây.

Phong lấy hai thanh cùi dẹt, đặt xuống hai bên mép
nồi:

— Mày cầm lấy hai đầu cùi, tao đầu này... « a lê » hấp.

Nồi cơm bốc khói ngào ngạt, hương thơm thoang
thoảng, nhí nhàng của gạo mới, cuốn theo làn gió
lúa vào mũi bao chàng trai mới đi tập về quần áo bết bùn.

— A, cơm chín rồi anh em ơi, gạo gì mà thơm thế hở
hai chàng « nghệ sĩ hỏa đầu quân ».

— Đã thưa anh « Tâm » à quên anh Hán, gạo ba
giang à.

— Gớm, « em » Phong nói như « Thơ », em như
« Nhung » ấy nhỉ. Ngoan quá.

— Tôi xin lỗi cả làng hai anh cứ chơi chữ vào mũi
anh em măi, có gì thi cứ nói « toạc móng bò » ra, làm gi
mà phải úp úp mở mở, mệt cả trí người chung quanh.

— « Vĩnh bù » cùi lên cầu nói réo rất như khi
kéo « Danube bleu » ấy nhỉ. Giỏi, mười tám điem.

— « Thiến », dứt vấn đề. Yêu cầu « Vĩnh bù » nắm vững
vấn đề dùm một chút, không rời nó bung ra một cái là

(đọc tiếp trang sau)



đủ hạng: Nhí - Nhất - Ngang
214 DIXMUDE - SAIGON

Đừng lây lát nữa!

SỨC KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG / HOÀN

CỦU LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và
thích làm việc hơn trước

CỦU LONG HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC VỎ ĐỊNH-DẦN-CHOLON



LOẠN • tiêu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

tai và toձy Anh vót rau ra nhanh nhanh để còn bắc trung. Chúng nó đói mềm cả ra rồi.

— May làm gì mà nhộn lên thế. Rung rung đi, còn đợi gì nữa.

Vùng nô ti ta tí tách, trứng lèo xèo, đặc dần dần.

— Bắc nhanh ra không nó xác hết trứng này.

— May thi lúc nào cũng « hốt thủy hốt bộ » làm tao bỗng cả tay rồi dày này. Vùng của mày có mùi khét rồi đấy.

Phong rón vài hạt vùng, sát trong tay, vỏ rời ra đều, chàng lót tay, xách nồi vùng dốc tuột vào cối, xoa đều chày, nén thích thích.

— Chết chửa, thơm đến điếc mũi mắt. Vùng này chén với cơm chin tời thì quên chết. Giã kỹ vào nhé. Mà xin bỏ vừa vừa muối chứ đấy! không có rời bẽ lớn bẽ nhỏ cạn hết. Đêm đến đi dài đến tám mươi nhăm lần thi tới bời... trời lạnh này ngại đây, có thể... trời giường trôi phản được lầm đấy,

— Vâng, xin như ý « bộ gân cò » Sếu Vườn. Muốn ăn vùng nhỏ thì giã hộ từ mấy chày để tó sửa soạn dỗ cơm.

— Được, đưa đây.

— Hoan nghênh tinh thần « tương thân tương trợ » của Sếu vườn.



PHONG LỄ MỄ hê rồ bát đĩa, xếp đều ra sân gạch, đoạn chàng xách rổ rau gấp ra từng đĩa một, bưng hũ tương sót vào chén :

— Xong trứng chưa « bù » ơi ?

— Tớ đang sέ ra đĩa dày, vào mà bưng dần ra.

— Vùng giã kỹ chưa Sếu Vườn ?

— Kỳ lắm rồi.

— Gia luôn hộ tao mở lạc rang kia, rồi trộn lẫn với vùng. Nhưng mà nhớ đừng có tắc lèm hết dinh nghe không (?)

— Yên tri.

— Tất cả chú ý. Nghiêm. Anh em chuẩn bị bát đũa ăn cơm. Nghỉ.

Toàn bộ đội xô nhau chạy ra giàn bát đĩa. Anh lấy đĩa sắt, chàng nhặt ca nhôm, có chàng lấy cả mảnh gáo dừa. Bát đũa khua vào nhau lách cách.

— Mỗi tiêu đội phái một bạn ra lĩnh cơm.

— Có ngay.

— Tiêu đội một 15 người, một đi phép, còn 14.

— Bảy rá.

— Tiêu đội hai 15, một ống, một về phép.

— Sáu rá.

— Tiêu đội ba 15, ba ống, một về phép.

— Năm rá. Hai bạn lέ của tiêu đội một và hai ăn chung một rá.

Cơm bốc lên một hương thơm thoang thoảng, hương lúa mới. Đám bộ đội đứng ngồi, chén túi bụi.

— Yêu cầu các bạn cố thủ cho. Không có lệ « nhảy dù » đâu đấy nhé.

— Mâm nào không biết tự vệ là bị tấn công tức khắc. Miễn thảo luận.

— Vậy thi đột phá cứ điềm trứng trước đi đã.

Không dày hai phút đồng hồ, mọi đũa trứng đều nhả ra, có nhiều chàng nâng cả đũa lên « sang sòng ».

(còn tiếp)

Còn rất ít, nên mua gấp ở các hiệu sách, tiêu-thuyết :

« SỨC MẠNH TINH THẦN »

Dày 300 trang — Bìa 4 màu có in hình một ngọn núi Hùng-vĩ

Tiêu thuyết tiến bộ được các cơ quan học chính khen tặng đúng đắn, lành mạnh, có ích cho thanh niên học sinh, và chiếm kỷ lục về sự hoan nghênh của báo chí Việt Nam.

«... Một cuốn truyện giá trị, hay, chọn lọc, lành mạnh, đáng xem, có tính cách xây dựng. Cốt truyện có ý nghĩa sâu xa ly kỳ, éo le, sôi nổi, rất hấp dẫn người đọc. Lối diễn tả rất tài tình, linh hoạt. Văn chương nhẹ nhàng linh động, khiến chúng ta đọc mê say. Sé làm vừa lòng bạn và bồ ích, chứ không đầu độc tinh thần như các loại tiểu thuyết nhảm nhí khác...»

(Tổng hợp các lời phê bình và giới thiệu của gần 20 tờ báo và tạp chí, trong số ấy có : Thẩm Mỹ 123, Dân Ta 233, Mới 70, Tin Sóng 9, Dân Thành 393, Phụng Sự 9, Quân Đội 64, Báo Học 7, Giang Sơn 1430, Hiện Đại 2, Việt Thành 1574 v.v.v.).

Tổng phát hành ở Nam Việt : YIÈM YIÈM
115 Kitabener Saigon
— ở Nam Trung Việt : VĂN LANG
57 a, Graffeuil Nhà trang

Nơi nào không bán, gởi mua thẳng ở Nguyễn Khoa Huân, Hộp thư 90 Huế, kèm bưu phiếu 60 \$00 và địa chỉ rõ ràng, sẽ gởi bảo đảm đến tận nơi. Cam đoan không mất.

Mua và cờ động các Bạn khác mua xem để ủng hộ văn chương lành mạnh.

* TÌM HIỂU THỜI CUỘC *

LIÊN ĐOÀN Á-RẬP VÀ BIỂN CỐ ALGERIE

của THƯỢNG ĐẠT

TÙ ĐẦU THÁNG đến giờ, phong trào bạo động nỗi lên ở Algérie. Khắp các nơi có những cuộc ám sát kiều dân, đốt phá nhà máy. Viện binh Pháp được gởi qua Algérie, trong số có một tiêu đoàn nhảy dù đặt dưới quyền chỉ huy của thiếu tướng Gilles, người ở Đông Dương mới về Pháp, đã quen với chiến lược các vùng sơn cước.

Cuộc biến động phát khởi từ dãy núi Aurès, một vùng hiểm trở rất thích nghi cho chiến thuật du kích. Viện binh Pháp làm chủ lại được tinh thế, nhưng thô dân vùng Aurès lập chiến khu ở dãy núi này và tiếp tục đánh du kích. Tình hình Algérie chưa thể yên được.

Cuộc chinh phục Algérie

Bị ngược lại thời gian, chúng ta ôn qua lịch sử cuộc chinh phục xứ này. Người ta vẫn còn kề lại một giai thoại vì cán quạt, mà vua xứ Algérie hồi năm 1830 mất nước. Năm ấy lãnh sự Pháp yết kiến vua Hussein để phản đối việc giặc cướp nỗi lên trong xứ làm thiệt hại cho các nhà thương mại Pháp; trong lúc tranh luận, nhà vua nỗi nóng cầm cán quạt đánh vào tay sứ một cái; vì hành vi ấy nhục tới quốc thể nên nước Pháp cử binh đánh Algérie và chiếm xứ này.

Họ có một cơ quan chính thức là tờ báo « Algérie tự do » để bày tỏ yêu sách của họ và kêu gọi dư luận thế giới. Sau này trong đảng, có một



Những sức vật ở vùng Aurès được lùa về đồng bằng.

số phần tử tách ra, bắt phục chính sách cứng rắn của Messali Hadj là người đã đưa ra khẩu hiệu : « Pháp phải trả xứ Algérie cho người Algérie ». Phải ôn hòa ấy chủ trương hiệp tác với Pháp và xuất bản tờ báo « Quốc gia Algérie ».

Tổng trưởng Nội vụ Pháp, ông François Mitterand (trong chính phủ Mendès France) tình thi hành những cải cách kinh tế và xã hội hầu cải thiện đời sống của dân chúng Algérie. Ông dựa vào phái ôn hòa đã ly khai với Messali song phái này chỉ được một số ít trí thức và tiểu tư sản ủng hộ. Còn phái Messali vẫn được quang đại quần chúng tin nhiệm.

Mới đây, tổng trưởng Mitterand sang viếng Algérie, tờ báo « Algérie tự do » liền cố xúy dư luận đừng để bị ru ngủ bởi những cuộc cải cách nhỏ nhít; cần phải đòi Pháp cho xử sở tự trị. Báo ấy kêu gọi L.H.Q. can thiệp để giải quyết vấn đề trên phạm vi quốc tế.

Ngày đầu tháng bỗng các cuộc bạo động bùng nổ.

Dù chưa chắc các cuộc lưu huyết đã do « Phong trào Tự do Dân chủ toàn thắng » gây lên, song chính phủ Pháp cứ giải tán phong trào này, cho lệnh khám xét các trụ sở của nó.

Dù luận Pháp chia làm hai phe. Một phe đỡ cho đảng của Messali là thủ phạm. Một phe cho rằng trong các cuộc lưu huyết không hề thấy quang đại quần chúng tham dự, nên không thể nói là do Messali chủ trương.

Liên đoàn Arập xen vào

Dầu sao, một thuyết đã được tất cả dư luận nói tới là có bàn tay ngoại quốc mó vào. Đây là một thế lực mạnh mẽ quy tụ 350 triệu người, do một sợi dây tôn giáo siết chặt với nhau: Liên đoàn Arập.

Liên đoàn này gồm những dân Hồi rải rác từ Phi châu đến Trung Đông, lấy Le Caire, thủ đô Ai Cập, làm trung tâm hoạt động. Tại đây, một buổi phát thanh mệnh danh là « Tiếng nói Arập » được dành riêng cho dân Arập lưu vong muốn giải phóng xứ sở. « Tiếng nói Arập » hàng ngày công kích chính sách Pháp ở Bắc Phi và cõi võ dân chúng nỗi dậy.

Tại Le Caire, các lãnh tụ Bắc Phi, trong số có Abd-El-Krim, liên lạc mật thiết với nhau, gởi chỉ thị cho các phần tử quốc gia quá khích. Cũng do đấy mà các khí giới được bí mật lén chở về Bắc Phi và gài lên vụ lưu huyết ở Algérie vừa rồi.

(đọc tiếp trang 42)



SỰ MAY RỦI LÀ GÌ ?

của LÂM NGÚ ĐƯỜNG

MỘT NHÀ hiền triết danh tiếng Trung Hoa có kè lại một câu chuyện như sau :

« Một cụ già sống với đứa con trai độc nhất trong một lâu đài nằm trên chóp ngọn đồi.

Một hôm nọ, cụ già bị mất một con ngựa. Những người lân cận đến tò mò về sự không may đã xót xa. Cụ tỏ ý không bằng lòng về sự chia buồn của những người ấy, còn hỏi họ một câu :

« Làm sao các ông lại cho đó là một việc không may cho tôi? »

Ít hôm sau, con ngựa của cụ lại trở về, còn kéo lũ lượt thêm rất nhiều con ngựa rùng khác.

Những người lân cận lại đến chia vui cùng cụ vì cho cụ đã gặp được điều may mắn.

Cụ già cũng như không vừa ý, lại hỏi :

« Làm thế nào các ông biết đó là một sự may mắn cho tôi chứ? »

Thấy có nhiều ngựa, đứa con trai độc nhất của cụ nhảy lên mình ngựa đi chơi. Không may cho cậu, trong lúc phi ngựa quá mau, cậu bị ngã và gãy mất một chân.

Những người lân cận lại kéo đến nhà cụ chia buồn với cụ. Cụ già lại hỏi họ : « Làm sao các ông lại cho đó là một sự rủi cho tôi? »

Năm sau, chiến tranh bùng nổ. Tất cả trai tráng trong nước đều bắt buộc phải tòng chinh. Một số rất lớn thanh niên cường tráng lẩn lẩn phải hy sinh ở nơi chiến địa. Con trai cụ già bị què hàn một chân nên không phải ra trận.

Vì vào lối triết lý ấy, con người có thể chịu đựng được mọi gian khổ xảy ra trong đời của họ. Họ nghĩ rằng nhiều lúc gặp điều không may chưa hẳn đã là hoàn toàn phải chịu thất bại cho sự nghiệp của mình.

Mỗi chiếc mè-day đều có mặt phải và mặt trái. Những người càng tin tưởng sẽ đi đến thành công càng sợ ném mùi thất bại.

Một nhà hiền triết khác lại khuyên chúng ta không nên để lộ nhiều về mình quá.

Con heo bị chọc tiết để dâng lễ khi thân hình heo béo tròn trĩnh. Những con chim có bộ cánh đẹp thường bị những người đi săn hạ trước nhốt.

Theo ý ấy nên nhà hiền triết có kè lại câu chuyện hai người đi quật ngõi mõ và hành hạ tàn nhẫn người đã chết, đánh cho tan tành cả cùm hết thảy những cử chỉ ấy để lấy hòn ngọc trong hiêng tú thi.

Tái cát lý luận ấy đi đến kết luận là :

« Tại sao lại không lang thang, vở ván? »

ĐÀO TRẦN dịch

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn, 447 đại lộ Trần Hưng Đạo - Chợ Quán. Điện thoại 793 Chợ Lớn

- Nhà báo không có lý trả lại bản thảo.

- Bài viết về tòa soạn xin nhớ viết lên một mảnh giấy.

- Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

Đọc khắp các báo NGOAI QUỐC

Một sáng chế mới

Một kỹ sư Ý, ông Sergio Pucciarini vừa sáng chế một thứ xe chạy dưới nước được báo chí Ý mệnh danh là « con heo biển ».

Xe hình như một cái ống, dài 5 thước, rộng 80 phân và có thể chứa được 2 hành khách.

Xe chạy do một cái máy nô có sức mạnh 10 mã lực, tốc độ là 8 « gút », lặn sâu chừng 30 thước.

Xe nặng 900 ki-lô, giá bán 1 triệu 4000 quan, tiễn Pháp.

Khách du lịch dưới mặt nước cũng thích dùng, người Anh dùng xe để tìm vớt những thuyền đắm, người Pháp, để tìm dầu Lòi ở vịnh Persique.

Xem vô tuyến truyền hình có thể gây tai nạn đường?

« Các bạn hãy ngồi ngay ngắn trước màn bạc cách đúng 3, thước 90 khi nào màn bạc rộng 40 phân. Nếu màn bạc rộng 50 phân, hãy ngồi xa là 4 thước 80. Và nếu bạn là tài xế xe hơi bạn không được cầm tay lái ngay sau khi vừa mới xem vô tuyến truyền hình. Bạn phải làm công việc gì khuây khỏa trong nửa giờ đồng hồ nếu không, bạn sẽ tay nhanh tay nệm ngoài đường ».

Trên đây là lời khuyên của bác sĩ L. P. Raymond, một nhà chuyên môn về phép đo thị lực ở Gia nã Đại.

(Paris Presse l'Int)

Hai vú nữ dòng dõi nhà vua

Nữ hoàng Salote, hiện calif đảo Tonga & Thái bình Dương đang được báo chí Anh nhắc đến nhiều trong lately. Năm rồi Salote có mặt ở Luân Đôn dịp lễ tấn phong nữ hoàng Elizabeth.

Lalote vừa cho phép hai người cháu gái giàуп việc trong một hộp đêm ở kinh đô Anh quốc. Hai người ấy là công chúa Palu Tatou Pou và Veyongo Pakawa, nổi tiếng đẹp nhất trên đảo Tonga.

Có một người hầu của nữ hoàng Salote, luôn luôn có mặt gần hai vú nữ trong lúc hai người này lưu lạc Luân Đôn.

(Samarine du monde. Paris)

Còn hơn 300.000 tù binh đã bị giam giữ

Theo báo cáo của ủy hội Liên Hiệp Quốc thì 9 năm sau trận đại chiến lần thứ hai, hiện còn 300.000 tù binh bị giam giữ. Số tù binh đó phân chia như sau :

- 117.898 tù binh Đức.
- 46.314 tù binh Nhật.
- 63.730 tù binh Ý.

Họ bị giữ ở các nước Đông phương. Phải kể thêm 129.000 tù nhân thường dân Đức hiện bị giam trên đất Nga.

143.277 lính Đức và 209.435 lính Nhật bị mất tích không thể tìm kiếm xác chấn nguyên do về sự thiệt mạng của họ.

Pháp còn giữ 145 tù binh Đức xem như tội phạm chiến tranh, 84 tù binh còn đang đợi xét xử.

(O.N.U. New York)

ĐỜI MỚI số 141

TẠI SAO VẬY?
Tại sao Nho giáo đã thắng nồi Tân Thủy Hoàng, thắng nồi Vương An Thạch, thắng nồi Thành Cát Tư Hãn, rồi lại thắng nồi cả Tôn Dật Tiên lẫn Mao Trạch Đông?

Thắng vì hai lẽ.
Lẽ thứ nhất là :

LÝ DO VĂN HÓA

Học thuyết của Khổng Khâu, rất phù hợp với đời sống nông nghiệp (trong đó đơn vị xã hội là gia đình nhỏ nhặt — « chồng cây vợ cây, con trâu đì bừa » — cần phải có giường mối « phu tử, phu phụ » ràng buộc lấy nhau; trong đó tổng thể xã hội là các quốc gia nhỏ nhặt — các nước chư hầu — cần phải có đạo lý « quân thắn » chấp nối lấy nhau); hơn nữa, học thuyết đó lại tạo ra hẳn một đẳng cấp — là nhà NHO — nắm giữ mọi phương tiện quản trị nhân dân (quản trị phần tinh cảm bằng văn chương phú lục; quản trị về phần lý trí bằng đủ thứ tập tục lễ nghi; quản trị về mọi mặt chính trị, xã hội, quản sự bằng cách đứng ra làm Quận Sư, tức là làm « thầy » ông Vua, hay, theo danh từ mới là Ủy viên chính trị có toàn quyền tối hậu quyết định trong công cuộc « tiền đà hòn quân, hậu đả loạn thần » để mà vỗ về trăm họ).

Bởi vậy cho nên từ hồi Hán Cao Tổ cho tới thời Mao Chủ Tịch, uy quyền của bọn nhà Nho (xưa là Nho lại — scribes, lettrés — nay là... Thư lại, — bureaucrats) lúc nào cũng như lúc nào, vẫn nắm chặt lấy guồng máy thống trị của Trung Hoa, nắm tự Thiên tử (hay Chủ tịch Chính phủ) cho chí đến tùy phái (hay liên lạc viên), vẫn giữ trọn sinh mệnh nhân dân ở trong tay mình.

Gia dì Chu, Trinh lại còn vận động cho đạo Nho trở thành chủ nghĩa quốc gia, bắt chính quyền mọi nhà Hán, Tùy, Đường, Tống Nguyên, Minh phải thừa nhận là một nhà tôn giáo công định, khiến cho đến Tưởng Giới Thạch, sau một thời quá khích (khoảng 1927 cho thanh niên nam nữ thỏa mạc không giáo ở Quảng Châu), rồi bấy giờ cũng phải suy tôn Khổng Khâu làm đại hiền muôn thuở, và khiến cho đảng Trung Cộng, khoảng 1920 mới coi Khổng giáo là « niết phân chi đạo » (nôm na là: đạo ăn



Chủ Nghĩa Xã Hội ở Trung Hoa

NHÂN BẢN NHO GIA

II

phân!) ấy thể mà tới 1930 đã dậy nhau quay về nguồn Khổng học « canh tân » để ngày nay tôn sùng Khổng giáo ngang hàng với chủ nghĩa Mắc Xít.

Rút lại thì đích vì lý do văn hóa mà Nho giáo đã toàn thắng mọi chủ nghĩa khác: người dân cày Trung Hoa đã thấm nhuần đạo lý nhà Nho đến tận cốt tủy cho nền dân Trung Hoa mới giữ nỗi niềm « văn minh Khổng giáo » ấy nguyên vẹn trái mấy ngàn thu rồi chăng? Giữ nguyên vẹn cả cái hay (trật tự của đoàn thể nông nghiệp) lẫn cái dở (trói buộc cá nhân thủ công) cho mãi đến ngày nay đời sống kinh tế của nhân dân Trung Hoa thay đổi đi chăng?

Cho nên ý thức hệ Nho gia vẫn còn thắng. Mà lẽ thắng thứ nhì là :

LÝ DO KINH TẾ

Phù hợp với đời sống nông nghiệp, lấy phụ quyền làm cơ sở (chủ quyền trong nước về tay vua; trong trường về tay thày; trong nhà về tay cha hay chồng), đạo Khổng, với lợi khí Nho lại của mình, không những đã kim hâm đà phát triển về chính trị, xã hội, quân sự, văn hóa của dân Tàu đi, gọi là được « binh dâng, tự do » ít lâu rồi thi lại đâu vào đấy: vì số ruộng có hạn định, sinh sản lực cũng có hạn định mà nhân công cũng có hạn định nên tha hồ mà « canh tân », tha hồ mà « cách mạng » rồi Lưu Bang cũng như Hạng Vũ, Hạng Vũ cũng như Tôn Văn, để rồi Tôn Văn cũng như Mao Trạch Đông, sau khi « quân phản dien dia » thật là công bằng được ít lâu thì công tác chính quyền và nhu cầu cai trị lại bắt buộc phe thống trị phải đánh thuế vào đầu thằng nông dân (lúc nào cũng thiếu bát ăn, vì đất không nuôi nổi người), thành thử bao nhiêu trò canh tân, cách mạng đều hóa ra trò hề, làm cái đích cho phe Nho lại bắn phá kỷ đến trúc đồ mới thôi: Vương An Thạch đã qua cầu đó. Thi liệu Mao Trạch Đông có vượt nỗi đoạn trường ấy không?

Muốn vượt nỗi bước cơ cầu ấy thì họ Mao phải dựng nên hẳn một nền Nhân bản có đủ ba tính chất này:

- 1.— Cởi mở đời sống cá nhân dân (đọc tiếp trang 34)

lựa nhân tài, khai sáng ra chế độ bình đẳng giữa chủ và tờ, khai sáng ra la bàn, ra thuốc súng, ra giấy mực, ra bản khắc in, ra men đồ gốm, ra cách dệt lụa, v.v... ấy thế mà thày đều thu gọn các phát minh sáng chế nọ vào việc

du hý cho phe thống trị thôi) mà lại kim hâm cả đà phát triển kinh tế của dân Tàu nữa, khiến cho tự ngàn xưa đến giờ, lớp lớp nông dân đành chịu sống một đời eo hẹp với luồng cày, với bờ ruộng, lam lũ suốt kiếp mà vẫn không đủ bát ăn.

Bởi vậy cho nên dù có một Vương An Thạch đương cao lá cờ Xã hội chủ nghĩa nông nghiệp lên, dù có một Mao Trạch Đông bồng bột thi hành chính sách xã hội chủ nghĩa « gọi là khoa học » (vì chủ nghĩa... khoa học làm sao cho được khi đời sống vật chất, là kinh tế, của con người chưa có tính chất khoa học), dù từ Tiền Hán, Hậu Hán qua Tùy, Đường đến Nguyên, Minh, Thanh rồi tới cả thời Tam dân chủ nghĩa và thời Cộng Sản chủ nghĩa nữa, bao nhiêu vị khai quốc đó, mặc dù và chính vì là xuất thân từ giai cấp vải ra nên sau mọi cuộc thử thách « cách mạng » đời sống chính trị, xã hội » cho dân Tàu đi, gọi là được « binh dâng, tự do » ít lâu rồi thi lại đâu vào đấy: vì số ruộng có hạn định, sinh sản lực cũng có hạn định mà nhân công cũng có hạn định nên tha hồ mà « canh tân », tha hồ mà « cách mạng » rồi Lưu Bang cũng như Hạng Vũ, Hạng Vũ cũng như Tôn Văn, để rồi Tôn Văn cũng như Mao Trạch Đông, sau khi « quân phản dien dia » thật là công bằng được ít lâu thì công tác chính quyền và nhu cầu cai trị lại bắt buộc phe thống trị phải đánh thuế vào đầu thằng nông dân (lúc nào cũng thiếu bát ăn, vì đất không nuôi nổi người), thành thử bao nhiêu trò canh tân, cách mạng đều hóa ra trò hề, làm cái đích cho phe Nho lại bắn phá kỷ đến trúc đồ mới thôi: Vương An Thạch đã qua cầu đó. Thi liệu Mao Trạch Đông có vượt nỗi đoạn trường ấy không?

Muốn vượt nỗi bước cơ cầu ấy thì họ Mao phải dựng nên hẳn một nền Nhân bản có đủ ba tính chất này:

- 1.— Cởi mở đời sống cá nhân dân

13

**ESQUISSE
D'UN PROGRAMME
D'EQUIPEMENT
DU VIET-NAM**

de TRẦN VĂN CANG

Architecte, Directeur Administrateur de la Société d'Etudes du Développement Economique du P.M.S.

LE VIETNAM, à la situation et aux ressources privilégiées, à la population consciente et laborieuse, peut affirmer son unité par l'impulsion d'un programme permettant d'adapter son économie actuelle aux exigences d'un développement agricole et industriel et, par cette adaptation même, justifier son indépendance et son autorité politiques.

Les programmes sociaux votés à l'intention du peuple, n'auront une pleine valeur de persuasion et de propagande que s'ils sont soutenus par l'efficacité directe des programmes économiques.

Telle vérité n'a certes pas échappé aux hommes d'Etat malgré leurs préoccupations de l'heure.

**
L'évolution économique moderne provoque des forces de rupture qui menacent, principalement dans les Etats industriellement jeunes, l'autorité politique.

Ces tentatives d'application des idéologies démocratiques, font ressortir un nouveau facteur jusqu'ici négligé dans les sociétés politiques: les revendications sociales et professionnelles.

Ces revendications se traduisent, en particulier

— par le problème de l'emploi des élites nouvelles,

— par le problème du maintien, de l'adaptation et du développement des structures ancestrales.

C'est entre ces deux pôles sociaux que doit se situer la réalisation d'un programme économique de départ, en considérant les facteurs moraux et psychologiques attachés aux situations matérielles, soit qu'ils les provoquent, soit qu'ils en résultent.

Pour les Elites :

Il faut aller au devant des explosions de mécontentements que suscitent fatidiquement les ambitions refoulées, les énergies inemployées.

(suite page 34)

Phác họa một chương trình
TRANG BỊ XÚC SÓ

của TRẦN VĂN CANG

Kiến trúc sư, Giám đốc Hội Nghiên cứu Phát triển Kinh tế miền Cao Nguyên

GIỚI THIỆU MỘT CÔNG TRÌNH KIẾN QUỐC

Bước sang giai đoạn GÂY DỰNG THỰC LỰC QUỐC GIA, Đời Mới lấy làm hân hạnh gởi thiệp cung bạn đọc công trình nghiên cứu và kiến tạo quốc gia của một nhà chuyên nghiệp lèn nghề, của một chiến sĩ kỹ nghệ đã từng tranh đấu lâu năm cho nền tự lập và kinh tế của nước nhà: trên hai chục năm ròng, kèn chuyên nghiệp đồng dã rút tinh kinh nghiệm tranh đấu của mình rồi, dya vào thực tế xã hội Việt Nam và đi sâu với mọi mối tương quan giữa xứ sở cùng với quốc tế, để vạch nên một kế hoạch kiến quốc dũng tài sau đây.

B.M mong bạn đọc xa gần tham gia ý kiến vào công trình kê khéo này, ngó hồn cùng tác giả gầy thành một PHONG TRÀO XÂY DỰNG THỰC LỰC QUỐC GIA, nhằm khúc quanh của lịch sử. — ĐỜI MỚI

NƯỚC VIỆT NAM nhà quả là ở vào một vị trí địa lý ưu đãi, và có được một kho tài nguyên phong phú vô cùng. Để vậy người dân Việt xưa đây vẫn nói tiếng là cần cù và có ý thức về vai trò của mình, cho nên nước ta rất có thể thực hiện được nền Thống Nhất, một khi khích động nỗi một chương trình kiến quốc đem thích ứng nền kinh tế hiện thời của mình với mọi đòi hỏi của một cuộc phát triển về nông nghiệp và kỹ nghệ. Rồi, chính bởi sự thích ứng nó mà chúng ta có thể chứng minh được cả nền Độc lập lẫn Ủy thể chính trị của mình.

Bao nhiêu chương trình xã hội được vạch ra để làm lợi cho nhân dân, đều chỉ có giá trị đầy đủ để khuyễn dụ và tuyên truyền khi nào chúng được dựng trên sự hiểu nghiêm của các chương trình kinh tế thôi.

Sự thực đó tất nhiên là chẳng lọt qua mắt các nhà chính khách, mặc dù là họ đang bận tâm về muôn chuyện nhất thời.

**
Cuộc tiến hóa về kinh tế hiện đại đã gây ra các lực lượng phá phách hăng hái dọa uy quyền chính trị, nhất là ở các Quốc gia còn non nớt về kỹ nghệ.

Bao nhiêu thử thách áp dụng những ý thức hệ dân chủ vào xã hội mới đã làm nảy ra một yếu tố tàn kỵ, xưa nay thường không hề được đếm xỉa tới ở trong các đoàn thể: đó là những mối yêu sách về xã hội và về nghề nghiệp.

(đọc tiếp trang 34)

ĐỜI MỚI số 141

NÓI RÓ LẬP TRƯỞNG

Có nhiều bạn xa gần viết thư hỏi bồn báo chủ nhiệm đứng về đảng phái nào, xin nhắc lại các bạn đê ý: Lập trường của bồn báo chủ nhiệm là lập trường báo Đời Mới. Trong loạt bài « Trước tình thế mới » và « Đặt lại vấn đề » ông Trần Văn An đã nêu rõ lập trường của báo Đời Mới. Xin các bạn hãy cẩn cứ vào đó. Đối với đảng phái ông, Trần Văn An cố gắng cho nên sự đoàn kết đề một mặt cải thiện nội bộ các đoàn thể, và một mặt khác xây dựng nước VN. trên lập trường dân chủ xã hội.

ĐỜI MỚI

QUỐC GIA S.O.S.

IV

**CẤP BÁCH TẠO BẦU
KHÔNG KHÍ TIN TƯƠNG**

không có việc gì thiệt thố, không có tinh cảnh nguy nan nào mà không có biện pháp cứu vãn. Chúng tôi tin rằng có thể cứu vãn tình hình nguy ngập của phe « quốc gia », nếu hàng người có năng lực và hưng có quyền lực và thế lực biết thức tỉnh, dám hy sinh lợi ích cá nhân và quyền oai không chánh đáng, hy sinh tất cả cái gì chỉ làm chia rẽ nhau, biết đặt quyền lợi chung lên trên, và lo cứu nguy trước hết.

Những đồng bào mà tôi được gặp, được nghe chuyện, hoặc thuộc hàng học giả, hoặc thanh niên, hoặc chánh khách ít nhiều, hoặc sĩ quan, đều một giọng thở than

Những người ngoại quốc, Pháp, Mỹ, hay thuộc quốc tịch nào khác cũng thở ra,

hoặc mất cả tin tưởng rằng « quốc gia sẽ quật khởi ».

Báo chí các nước Âu Mỹ mà tôi được đọc đều phản ánh dư luận bị quan đối với tình hình Việt Nam tự do. Mặc dù họ không mong gì bắt tay được với Việt Cộng, họ vẫn cho rằng « chế độ độc tài đứng vững », và đang tràn ngập khắp nơi,

Những tờ báo lớn khác, dưới ngòi bút của thông tin viên từ Việt Nam viết đi, đều có thái độ không tin tưởng

Như vậy, không kêu to S.O.S. thì còn đợi đến chừng nào?

Chúng tôi không ngần ngại kêu nguy, và kêu với sự tin tưởng rằng



ĐỜI MỚI số 141

xóm, nghe những lời than van của dân chúng? Có ai biết cho nhân dân sống thời thô sơ sệt? Hết giặc lớn, đến giặc chòm. Hết sọ bom đạn đến sọ loạn. Mà loạn lại do hạng người có thế lực, thi « thằng dân » biết tránh nơi nào? Thi biều dân tin tưởng sao được!

Những ai không chỉ sống ở đô thành hoa lệ, không chỉ ngồi trong cảnh sung túc, no đủ sung sướng, không chỉ lượm tin bên người nịnh bợ, đều biết rằng « đâu đâu dân cũng kêu than không trật tự, không pháp luật.

Thế thi trong công cuộc gầy tin nhiệm giữa dân gian, việc phải lo ngay là lập trật tự.

Lập trật tự phải có những điều kiện nào?

Điều kiện khó được hơn hết là: « trật tự hóa các ông làm rối trật tự ». Họ không đồng, nhưng họ mạnh. Muốn trật tự hóa họ phải thức tỉnh họ, phải cho họ lãnh trách nhiệm với sự kèm chế của những phần tử ái quốc tranh đấu. Bỏ rơi họ là làm cho trật tự thêm rối. Chỉ có cách hiệp họ lại, đặt họ trong cái thế hiểm bờ, mới tránh được họ tiếp tục sống đời phong kiến.

Điều kiện kế đó là dàn xếp những việc « ba lăn nhăn » chỉ làm giảm uy tín của phe « quốc gia »,

Nói dàn xếp là nói bỏ tự ái, nói bắt tay nhau làm việc, không nghĩ ông A, ông B, mà chỉ nghĩ nguy nan chung, hại chung. Trên trường chánh trị những người nghịch nhau bắt tay nhau là đều tốt lành cho dân chúng, mà cũng đẹp cho cá nhân họ. Không biết bắt tay nhau trong cảnh làm nguy, để cho « thuyền đắm » chết cả người trên thuyền là không phải « tri » vậy.

(đọc tiếp trang 34)

15

số chữ và một số câu. Người ta đã tìm thơ tự do, đi tìm nhạc bất ngát đều hòa trong vũ trụ và trong lòng người là thế.

Ở địa hạt này, niềm luật chỉ là một trả lệc lớn của thiên tài, nó không còn lý do tồn tại nữa. Niềm luật do con người đặt ra trong một bối cảnh nào đó để thích hợp hóa hình thức với những rung cảm «xinh xắn» trước một hòn non bộ, một chiếc chậu sành chử tuyệt nhiên nó không có nhiệm vụ điều hòa ngôn ngữ Sứ mạng con con của niềm-luật ngày nay đã chấm dứt vì nó còn phản ám nhạc natala là khác.

Nếu cảm xúc liên miên dào dạt, nghệ sĩ viết những câu dài lê thê, nếu vất ức nghẹn ngào, nghệ sĩ chỉ kêu lên một tiếng. Đó là bản nhạc phản chiếu trung thành nhất rung động của nhịp lòng. Đừng kéo dài những tiếng kêu đáng lẽ phải ngắn, phải đột ngột, cũng như đừng rút gọn những dòng thơ vương vương để đóng khuôn tình tiết vào trong một khung nhất định nào đó.

Thơ cũ, dù đạt đến độ cao của sự điều hòa ngôn ngữ cũng chỉ được người ta ví như ảo ảnh của NHẠC THUẦN TÚY. Người nghệ sĩ chân chính chỉ biết đi tìm thực thề của nhạc chứ không phụ họa mờ hờ theo ảo ảnh. Bình dân Việt Nam không học Luật Niêm mà vẫn hát lên những vần thơ dồi dào điệu. Đó chính là vì họ ý thức được NHẠC THUẦN TÚY trong thơ.

Vậy bạn là nghệ sĩ của thời đại, bạn hãy mạnh dạn ca lên bài ca của thời đại: THƠ TỰ DO.

Song nói thế không có nghĩa là đoạn tuyệt với gia tài văn nghệ của quá khứ. Không một lâu dài văn nghệ nào dừng vững nếu không xây nền móng trên quá khứ để đón lấy ngọn gió hiện tại và thời những luồng sinh khí mới vào tương lai. Cho nên, ta có thể đưa ra ý kiến:

— Bạn cứ mạnh dạn bắt đầu bằng thơ tự do đi, miễn là bạn quan niệm rằng thơ là nhạc bằng ngôn ngữ.

Trong thời gian ấy, tìm tòi, học hỏi về nghệ thuật điều hòa âm thanh trong thơ cũ (chứ không học niềm luật) để hoàn thiện kỹ thuật mình.

Trên đây là những ý nghĩ rất thành thực, tôi đem ra góp bàn với các bạn. Lẽ tất nhiên câu chuyện văn nghệ còn rất nhiều vấn đề cần thảo luận. Mong những ai nhiệt thành chú ý đến văn nghệ nước nhà, hãy phát biểu ý kiến với tinh thần xây dựng để chúng ta cùng tìm một hướng đi thích hợp.

LINH ĐÌ MẶC
(Đà Nẵng)

KỶ SAU:

Ý KIẾN BẠN CHÉ TÂN LINH



NGƯỜI TA VẪN CHƯA TÌM RA BÍ MẬT CỦA THUỐC D.D.T.

CÁC NHÀ SINH VẬT HỌC, Y SĨ VÀ CÁC NHÀ HÓA HỌC MỸ ĐANG TỔ VỀ LÒNG CON NGƯỜI NGÀY NAY MẤY NĂM GẦN ĐÂY LUÔN LUÔN GẦN VỚI MỘT CHẤT « THUỐC ĐỘC » NGUY HIỂM NHẤT NHƯNG KHÔNG AI TÌM THẤY CẢI NGUY HẠI CỦA NÓ RA SAO. CHẤT ẤY CHỈNH LÀ THUỐC D.D.T.

Mức sản xuất chất này ở Âu Châu chỉ vào độ trung bình, nhưng ở Mỹ thì đã đạt đến một con số ghê gớm. Theo như tờ New Yorker, khắp nơi, ở nước Mỹ đều có dùng D.D.T.

Cứ mỗi phút một người dân trung bình đều chạm vào một vật có rắc bột D.D.T. Người dân Mỹ rắc bột D.D.T. khắp nơi: trong nhà, ngoài ngõ, trên giường, trên quần áo. Xe hàng, xe lửa, tắc xi, đâu đâu cũng có bột D.D.T.

MỘT CUỘC THÍ NGHIỆM HẤP DẪN

Tờ New Yorker viết: « Nếu như chất D.D.T. bốc hơi dễ dàng, hoặc tan nhanh chóng, thi không có gì quan hệ. Nhưng chất D.D.T. là một thứ thuốc độc có thể vào da dày, vào phổi hay trên mặt da và bám chặt lấy những nơi ấy. »

Rắc lên vách, chất ấy có thể giết được loài muỗi trong 3 tháng hoặc trong 1 năm. Quần áo có rắc D.D.T. để chống với gián hoặc mối, giặt xong vẫn còn có hiệu nghiệm như thường vi D.D.T. không tan trong nước.

Trường trung học Canh nông ở Utah trình bày một cuộc thí nghiệm rất hấp dẫn: Họ rắc bột D.D.T. trên cỏ.

Bò ăn cỏ ấy. Về sau người ta lấy thử bò ở sữa do những con bò đã ăn cỏ có rắc bột D.D.T. và cho chuột ăn. Chuột lăn ra chết.

Hiện nay nhiều y sĩ Mỹ tự hỏi: phải chăng hàng ngàn bệnh nhân đang bị đau khổ là vì cơ thể họ bị ngấm chất độc D.D.T.?

MỎ THÁNG 50.000 KI LÔ

Năm 1942, sư đoàn thứ nhất của hải quân Mỹ vừa rút khỏi chiến trường Thái Bình Dương về nghỉ tại Melbourne, 10.000 trong số 70.000 phải nằm điều trị tại bệnh viện vì bị bệnh sốt rét ngã nước.

Bệnh tai hại ấy cũng làm cho 3 sư đoàn khác của Mỹ phải nằm lại Úc châu và Tân Tây Lan.

Bệnh sốt rét lại thịnh hành ở Iran, Bắc Phi Châu và miền Nam nước Ý, miền Nam Thái Bình Dương, Miền Điện, Ấn Độ, Địa Trung Hải, Panama và quần đảo Caraïbes bị nạn sốt rét rừng.

Tháng 1 năm 1943, ở Mỹ mới có 50 ki lô « gesarol » làm mẫu nhưng đến cuối năm các nhà máy sản xuất mỗi tháng 50.000 ki lô. Đồng minh sắp đặt chất này vào loại bí mật quốc gia (Top secret) và đặt cho một tên mới: D.D.T.

Lúc chiến tranh kết liễu, D.D.T. hầu như đã trừ được bệnh sốt rét rừng ở Sardaigne. Ở nơi đây, trước kia có đến 75% dân chúng bị bệnh này tàn phá. Thuốc D.D.T. cũng đã « cứu sống » 200.000 tay rừng thông ở phía bắc Idaho.

Nhờ có thuốc D.D.T. nên mục sản

CÙNG QUÝ VỊ THƯƠNG GIA

CÁC NHÀ BUÔN CẦN ĐĂNG QUẢNG CÁO VÀO SỐ XUÂN ĐỜI MỚI 1955, XIN MỜI LẠI NGAY TY QUẢN LÝ ĐỜI MỚI ĐỂ THƯƠNG LƯỢNG SƠM. CHÚNG TÔI CHỈ NHẬN QUẢNG CÁO ĐẾN ĐẦU THÁNG 12-54 LÀ HẾT HẠN.

QUẢN LÝ ĐỜI MỚI

xuất về khoai tây cũng mỗi ngày mỗi tăng. Người sáng chế được giải thưởng Nobel. Kỹ nghệ chế D.D.T. trở nên vô cùng quan trọng (70 triệu Mỹ Kim tức 24 tỷ 500 triệu quan mỗi năm).

Người ta nghĩ rằng chất D.D.T. thâm nhập bộ phận loài sâu bọ, lên theo đường tủy đến óc. Sự thật các nhà hóa học cũng chưa rõ phản ứng của D.D.T. rõ ràng như thế nào.

Tại sao chất Chlorine, chất hydrogène và Carbone pha trộn thành D.D.T. lại có thể giết chết được sinh vật:

Công hiệu của D.D.T. cũng tùy theo từng giống. Vì vậy cho nên cần một số D.D.T gấp ba hay bốn lần để giết trùng muỗi hơn là để giết chết con muỗi. Cũng vì thế nên khó mà nói ra số lượng D.D.T. cần thiết để có thể giết chết một người là bao nhiêu.

Nhưng các bác sĩ đều đồng thanh nói rằng D.D.T. có thể giết được người.

CẨM BỘ D.D.T. VÀO CHUỒNG NUÔI SÚC VẬT

Bộ trưởng y tế nước Mỹ vừa cấm việc dùng D.D.T. trong các trại nuôi súc vật.

Một số chủ trại cũng phản đối về việc dùng D.D.T., vịn vào những cớ sau đây:

1) Chất D.D.T. đốt tiền, bỏ xuống đất có hại cho cây cối.

2) Cây cối yếu ớt mới bị mắc bệnh. Chất D.D.T giết chết tất cả sâu bọ ngay cả những sâu bọ có thể giết những trứng trùng có hại cho hoa quả.

Hiện nay người ta chỉ biết rằng con số 300 triệu người bị bệnh sốt rét rừng đã giảm và mỗi năm 3 triệu người chết vì bệnh cũng bớt dần.

Cách vài năm nay một người dân Surinam rất ngạc nhiên khi nhận thấy trong làng của y không còn muỗi nữa. Anh sung sướng đặt tên cho đứa con mới sinh của anh là Daydayay (D.D.T.).

Chắc chắn rằng những đêm ở Surinam lúc này êm dịu hơn những đêm khi chưa có bột D.D.T. « nhập cảng » lên đất làng của người cha đưa bé mang cái tên là Daydayay.

THÈ LOAN (sưu tầm)



GỬI BẠN NAM VIỆT

CÁC BẠN THÂN MẾN,

KHÔNG PHẢI hôm nay trên mặt báo này, chúng ta mới có dịp nói lời lời tâm sự; từ trước đây, ngày non nước chưa bị chia cắt, mỗi tương thân giùa Bắc Nam vẫn hằng cố. Bằng cớ là ngoài Bắc cũng như miền Nam này, các nhà cách mạng hy sinh xương máu để giải phóng quê hương với ý chí thống nhất Bắc, Trung, Nam thành một khối. Lẽ nào chúng ta lại là hai kẻ xa lạ.

Tới nay, trước cảnh non nước phân bì, người dân Bắc chúng tôi di cư vào đây để tìm tự do.. Thủ thuật từ khi mới ở trên tàu bay bước xuống cũng như lúc vào đến trại di cư, sự tiếp đón nồng hậu đã làm cho tôi mũi lòng vì còn gì bằng phải rời bỏ làng mạc, quê hương thân yêu ra đi, lòng đau đớn xót, lại được những người mới gặp lần đầu tiên ân cần hiểu biết. Vào đến trại tạm trú những khẩu hiệu, biểu ngữ treo la liệt chứa đầy cảm tình và bộc lộ niềm ưu ái hơn lúc nào hết. Tôi thăm nhủ với tim tôi: Thật là trái hẳn với những lời xuyên tạc lúc bước chân ra đi.

Nhưng, ngày lại ngày lạnh lung trôi đi, và sau tôi hiểu rằng: Còn có rất nhiều nỗi phẫn uất khó khăn trong sự Nam Bắc hiều nhau. Kìa ngoài đường đi có những người Nam Việt chỉ trỏ chúng tôi. Tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn bộ mặt của họ biến đổi qua những lời nói, tôi đã hiểu rằng: đó không phải là những câu viết trong các biểu ngữ căng la liệt trong trại. Phản động đều lạnh lung đi qua nêu không nhìn chúng tôi với vẻ mặt bờ ngỡ.

Cũng có những người mạnh dạn hỏi chúng tôi: « Định cư, Hòa bình rồi, các thầy còn vào đây làm gì? » Tôi chỉ còn biết trả lời: « Chúng tôi vào đây đợi ngày thống nhất rồi trở về Bắc chứ không ở đây mãi đâu! » Vì tôi biết rằng: có đem chuyện vào đây với lý tưởng và tự do mà phản trắc, chưa chắc những người đó đã hiểu cho nỗi lòng.

CÁC BẠN MẾN NAM!

Những lời như « Dân Bắc vào đây ăn nhiều làm cho già sinh hoạt lên cao » của một số người, không làm cho chúng tôi mich lòng. Chúng tôi rất cảm động trước tin Mẹ, Chị, Em nhiều lắm.

cái thân mật và tình đồng bào mà nhiều người miền Nam đã dành cho chúng tôi. Bởi lẽ đó chúng tôi mới thành thực tổ bầy nỗi lòng và sự thắc mắc để Nam Bắc tìm hiểu và thấu cho nhau hẫu tránh những sự lầm lẫn có hại cho tình đồng bào, đồng chủng.

Thực ra các bạn ạ, chẳng tôi vào đây không phải vì quyền lợi cá nhân và cũng không phải là những kẻ tham lam nhân cơ hội vào kiêm miếng ruộng mảnh đất để ở và làm ăn như có người đã tưởng. Chúng tôi vào đây vì quyền lợi chung của cả một dân tộc và thế giới tự do. Một dân tộc muốn tồn tại không thể nào duy trì mãi tình trạng chia rẽ. Cái cảnh Nam Bắc thời Trịnh, Nguyễn, con sông Gianh đẫm máu, đã dè lại trong sủ nước nhà một vết nhớ trường chảng có thể gột rửa. Chúng tôi vào đây để hợp lực và sát cánh cùng các bạn với hy vọng xây nền thống nhất cho tổ quốc ngày mai.

Chúng ta là những người đồng lý tưởng, cùng chung một mục đích đấu tranh vì thống nhất và tự do. Sao trong chúng ta lại còn có người không hiều nhau, dẫu là có một phần nhỏ đi nữa.

Tôi mong sao đồng bào Nam Bắc Trung, chúng ta hãy lợi dụng tình trạng đặc biệt này để siết chặt tình thân ái hơn nữa. Chúng ta cùng nhau nắm tay thẳng tiến trên con đường kiến quốc trong tình tương thân, tương ái với tình thân dân tộc.

THÂN ÁI VÀ TÌNH TƯỞNG.

THU BÌNH MINH

(Một người dân Bắc di cư)



SỐ TÓI :

THƠ CỦA MỘT NGƯỜI NAM VIỆT
GỬI ĐỒNG BÀO BẮC VIỆT DI CƯ

TÌM NGƯỜI NÀ

Nguyễn Văn Nhơn: muốn biết tin mẹ Nguyễn Thị Gát, em Nguyễn Thị Nghĩa và chị Nguyễn Thị Lượm, thất lạc từ năm 1936 khi còn ở Dầu Tiếng, hỉnh như nay đã về ở Thủ Đức, Mẹ, Chị, Em nhận tin nầy được hãy đến số 48 Nguyễn Đình Chiểu Saigon hỏi thăm. Ba là Trần đình Hậu hiện đang trông tin Mẹ, Chị, Em nhiều lắm.

ĐẠI BIỂU
của tư sản là Hữu Cầu đã chịu hận mình phải kén chuốc rượu trước uy lực của Chúa Phong Kiến mà cũng không thoát chết băm, chết vắn. Thi còn nói gì đến dư đảng một đại biểu của nông dân là Hoàng Công Chất, đang còn ở thời kỳ trống nước. Cho nên công của Chất cũng chỉ là công dạ tràng, mặc dầu được quân Tàu ở Vân Nam tiếp viện. Thi đây :

«*Hoàng Công Chất cùng với bọn Nguyễn Tuyễn, Nguyễn Cử nỗi tên một lúc (1740). Trước phả ở đất Sơn Nam về hạt Khoái Châu và Xuan Trường. Đến năm Ất Sửu (1743) tại bắt giết quan Trần thủ Sơn Nam là Hoàng Công Kỳ (sao lại đồng lòng như vậy?), sau vì quan quân đuổi đánh, Công Chất chạy vào Thanh Hóa rồi ra Hưng Hóa cùng với tên Thành làm loạn ở vùng ấy. Năm Tân Tỵ (1761) tên Thành bị quan quân bắt được, tên Chất chạy lên giang Mạnh Thiên (phía bắc Hưng Hóa) rồi chiếm giữ cả mảnh chau gần đây, đỗ đảng cố hàng vạn người. Từ đó tên chát cứ cướp phá ở đất Hưng Hóa và đất Thanh Hóa. Mãi đến năm Kỷ Sửu (1769) Trịnh Sâm mới sai quan Thống Lĩnh là Đoàn Nguyễn Thực đem quân Sơn Tây lên đánh động Mạnh Thiên. Khi quan quân lên đến nơi thì Hoàng Công Chất đã chết rồi, con là Hoàng Công Toản chống giùm không nổi, bỏ chạy sang Vân Nam. Đỗ đảng tan cát.*»

Oanh liệt trong ba chục năm ròng mà đến lúc chết vẫn chưa toại nguyện: đoạt lấy giang sơn nhà Trịnh, là vì nồng dân miền Bắc Việt hồi đó vẫn còn lòn sùng nhà Lê, mà họ Trịnh thi lại nắm được «chinh nghĩa» là phò Lê diệt Nguyễn, nên ai dũng đến Trịnh tức là dũng đến Lê rồi, như vậy là không có chinh nghĩa về minh tất khó thành công.

Chợ nêm công cuộc đảo Trịnh cuối cùng phải lọt về tay giòng giỗi nhà Lê:

«Năm Mậu Ngọ (1738) đời vua Ý Tông, bợn hoàng thân là Lê Duy Mật, Lê Duy Quy và Lê Duy Chúc định mưu giết họ Trịnh, nhưng chẳng may sự không thành phai bỗ chạy vào Thanh Hóa. Sau Duy Quy và Duy Chúc phải bệnh mất, còn Duy Mật giữ đất Thượng du phía tây



DẠI LOẠN

(trong cảnh rạch đôi sơn hà)

(III)

nam. Những người đồng mưu với Duy Mật đều bị họ Trịnh bắt được giết cả. Bấy giờ Duy Mật có bắt được Phạm Công Thế đem ra hỏi rằng : « Ông là người KHOA GIÁP sao lại theo nghịch? ». Công Thế cười mà nói rằng : « Đã lâu nay danh phận không rõ, lấy gì mà phân thuận nghịch? ». Nói rồi giương cõi ra chịu hình ».

Tổ lộ thay lời nói của kẻ sĩ?

Hiềm nào thuở đó, thường dân đã nỗi hơi kẻ sĩ mà than rằng : « Đến khêu hai ngọn, em biết trông ngọn nào? » Mái nào chỉ có hai ngọn! Đẳng này, đèn lại có đèn năm bẩy, có đèn mươi mười hai ngọn thì kẻ sĩ kia, «người khoa giáp» kia cũng còn chẳng biết «lấy gì mà phân thuận nghịch?», huống hồ là kẻ thứ dân? Cho nên kẻ sĩ hoang mang cực khổ có một thi, trong cảnh «thập nhị sứ quân» ấy, người dân thường thật là trăm phần thắc mắc hoang mang, giữa trước một cõi dân ba chòng «cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan»!

Và, nay cũng như xưa, đã biết mấy mươi mốt trí thức, nếu chưa công khai tuyên bố, thì cũng lòng tự nhủ lòng : «...lâu nay danh phận không rõ, lấy gì mà phân thuận nghịch? » Đúng thế ;

Nhật bản của Thiên Hoàng là thuận? hay Pháp của De Gaulle, hay Pháp của Pétain? Việt của họ Hồ là nghịch hay của họ Nguyễn (Hải Thần)? Anh cát lợi thuận hay Á Mỹ lợi gia thuận? Mỹ Truman hay Mỹ Eisenhower?

Mà, đau đớn hơn nữa là Công Thế còn có lòng tin ở mối Hoài Nghi kia, rồi cười đè «giương cõi ra chịu hình» chứ, đằng này kẽ biết mấy mươi kẻ sĩ của nứa sau T.K.XX. này đang chưa có ý thức về cái chết của mình, mặc dầu là rất có ý thức về cái sống

«nửa vời» của kiếp con người không định hướng.

Công Thế không nhận Trịnh là «nghịch», cho nên mới vuông lòng chết vì Chúa. Như vậy là phe tri thức đã bắt đầu nhận thấy vai trò «bù nhìn» của nhà Lê, nên mới riệu Lê Duy Mật rằng : đâu là thuận nghịch?

Kẻ sĩ đã chán chế độ nào thì không lòng mà phục tích nỗi chế độ đó nữa. Cho nên :

«Lê Duy Mật từ khi chạy về Thanh Hóa, chiêu tập binh sĩ, rồi từ năm canh thân (1740) là Cảnh Hưng năm đầu về đánh ở đất Hưng Hóa và Sơn Tây, sau lại cùng với giặc là tên Tương giữ đồn Ngọc Lâu (thuộc huyện Thạch Thành). Đến khi trưởng họ Trịnh phả được đồn Ngọc Lâu, tên Tương tử trận, Lê Duy Mật lại chạy vào Nghệ An, rồi sang Trần Ninh giữ núi Trình Quang làm căn bản.

«Năm Giáp Tỵ (1764) Lê Duy Mật sai người đem thư vào cầu cứu với chúa Nguyễn là Vũ Vương. Nhưng chúa không muốn gây sự với họ Trịnh, cho nên không giúp.

«Không muốn gây sự» vì họ Nguyễn một mặt dại ở thế suy sụp vì nội loạn của họ Trịnh và một mặt thì «núi lấp hòa bình» để gây thanh thế. Mưu cao vay thay! Hơn nữa, Lê dã mạt rồi, Nguyễn biết rõ tấm cho nên Nguyễn làm ngơ đi, mặc cho...

«Năm Đinh Hợi (1767), được tin Trịnh Doanh vừa mất, con là Trịnh Sâm lên làm Chúa, Lê Duy Mật đem quân về đánh ở đất Hưng Sơn và đất Thanh Chương rồi lại rút về Trần Ninh. Trịnh Sâm cho người đưa thư sang dỗ về không được, mới quyết ý dùng binh để gác mối loạn.

«Năm Kỷ Sửu (1769), Trịnh Sâm sai Bùi Thế Đạt làm thống lĩnh đất Nghệ An, Nguyễn Phan làm chánh đốc lĩnh đất Thanh Hóa, Hoàng Bình Thế làm đốc binh đất Hưng Hóa, cả ba đạo đều tiến sang đánh Trần Ninh. Khi quân của Bùi Thế Đạt và Nguyễn Phan đến vây Trình Quang, Lê Duy Mật định cùi giữ hiền không ra đánh. Không ngờ người con rể là Lại Thế Chiêu làm phản, mở lũy cho quân họ Trịnh vào. Duy Mật biết có nỗi biến, bèn CÙNG VỚI VỢ CON TỰ ĐỐT MÀ CHẾT.»

Không về hàng địch, không chịu

(đọc tiếp trang 34)

ĐỜI MỚI số 141



MỘT VÀI

NÉT SỐNG

Màu, Mùi, Vị, Tiếng

Chiều chúa nhật mà nhằm ngày đầu tháng, bạn hãy đi dạo phố ở đây. Đừng đi đâu cho xa. Bạn hãy đến đường Verdun, xuống đường Mesec, rẽ sang đường hẻm Mission, xuống thẳng đường Courbet đi dọc bờ sông Hán. Ủ. Saigon có thú di vờn «Bờ rô», Hanoi di hồ Hoàn Kiếm, Huế di Tịnh Tâm hoặc di Lăng, còn Đà Nẵng nho nhỏ thanh lịch này thì lại có thú di rong bờ sông bạn à! Ngang qua đường Verdun bạn thấy những gì?

Thoạt đầu, mới đến, bạn thấy nhiều nhất là màu sắc: màu chín xanh đỏ ở các tấm biển quảng cáo, ở các dống vải hiệu may, màu son thắm tươi ở các đầu ngón tay chân và đôi môi của các vũ nữ ở các «ba»

màu hung hung râu bắp ở những đầu tóc quản vừa nhuộm, màu đen nhánh ở các chiếc «vodé» xuống đường Musée bạn thấy nhiều nhất là màu các áo «lơ maya»: xanh sẫm, xanh lợt, da cam, hồng, vàng và nhiều nhất là là màu áo trắng thư thả. Bạn đừng bảo là «hủ hóa» thị giác nhé! Bạn thấy lồ lộ trong từng lớp lụa hoặc hàng dày hơn... giấy quyến những đường «đặng ten» viền xi-lip, những giày «xu chiêng» «cooc-sê», rồi đèn đường cong nét thẳng «dầy dặn» sẵn đúc một tòa thiên nhiên».

Và trong khi ấy tai bạn bị rộn lên vì nhiều điệu hát khêu khích, cuồng loạn và các chuỗi cười rộn rã tiếp khách từ các tiệm nhảy vọng ra, tiếng hai người la như nổ lò vì giành nhau một người khách làm bạn chắc thêm bức minh. Bạn với vã rẽ xuống đường hẻm Mission, nhất định bạn phải với lấy đầu đề ngay vào mũi mà hit một hơi dài, không thi bạn phải ngửi lấy

mùi khai khai của nước tiểu, mùi thái ỉnh ỉnh của nước cống, mùi ngai ngái từng đồng ráo, dồn lại hai bên, mùi hôi khinh khinh ở lèm mầm bay ra.

Chừng ấy mùi hôi lốn trộn lại khiến bạn không còn phân biệt rõ ràng: thơm hay thối, tanh hoặc hôi, dịu hay nồng, thanh hoặc xang. Bạn thẳng ra đọc theo bờ sông xuống đến Cầu Sứ. Bạn thấy sáng khoái hơn và dễ chịu nhiều bạn không còn phải bit mũi nín thở như khi nãy. Bạn tìm một chiếc ghế đá, ngồi và thở phào một cái rõ mạnh. Bạn thấy khoan khoái khác thường. Ngon gió mát lạnh từ miền Mỹ khê — An Hải thổi lên, sao quyến rũ lạ. Bạn muốn ngồi, ngồi mãi mà ngắm mây xanh xanh, nước biêng biếc, buồm trắng trắng và núi Tiên Sa sầm sầm xa xa.

Bạn cứ việc ngồi dề ôn nhớ lại trong ký ức những câu chuyện đã qua, hoặc dự định một chương trình nào khác không ai ngăn cản! Có buồn miêng bạn chịu khó it bước đến dưới một tảng cây rủ bóng cách chỗ bạn ngồi không xa mấy, bạn sẽ được các cô mời tiếu tít :

— Thầy, mục khô thầy! Mục Hiền lương ngọt lắm!

— Thanh trà Huế thầy, thanh trà cuối mùa mà!

— Mời thầy uống «bia» đi!

— Nước chanh quả hay «kem xô da» thầy!

Cứ ríu rít nhí nhảnh như vậy, các cô «ráp» lấy bạn, đôi mắt đưa tình như thiết tha, như khẩn cầu nơi bạn, chả nhẽ bạn không mua, không uống nước miếng.

— Em cho con mục khô nướng đi!

Thế là cô hàng lanh lẹt áy, một tay lượm ngay nơi met một con mục khô dê vào mě than lửa, một tay phành phách chiếc quạt nan; một mũi thơm nồng nặng bay ra làm bạn rồ ngay nước miếng.

Muốn ngọt hơn chút nữa, bạn mua ngay quả thanh trà đem về chே, bạn bóc lập tức thanh trà ra và trước ngang con mục lai, cứ ít tép thanh trà lại kèm theo một miếng mục khô bỏ vào miệng mà nhai, bạn thấy ngọt bùi bùi và dễ nuốt làm sao. Cứ thế, bạn cứ ngồi một mình mà tách thanh trà và trước mục ăn cho hết cho đến chiều, chiều nữa... Nếu thấy hết buồn miếng mà bụng lại cồn cào, không gì hơn bạn chỉ kêu lên một tiếng :

— Mi Quảng!

(còn nữa)



Lửa bắt qua rui

Lửa chui qua kèo

Lửa trèo lên mái

Bắc phản bên trái đồ rải

Anh em ơi !

Lửa ! Lửa ! Lửa !

Mau đến đây cứu chữa

Nhà tôi cháy

Nhà anh cháy

Nhà bác cháy

Nhà chúng ta cháy

Gió lại về thúc đẩy

Cho ngọn lửa lên cao

Cát kèo, phên, mái...

Tre nứa nở tung

Con anh chưa ra khỏi vòng

Vợ tôi mặc chết

Mẹ già bắc cõi lê bi thương

Bàn, ghế, tủ, rương

Người ta quăng lùm lòc

Con anh khóc

Vợ bác la

Đồng bào ta rên xiết

Mau đến cứu anh em ơi !

A ! đây rồi

Góp sức lại

Anh trèo lên mái

Tôi ở dưới giúp tay

Đất, cát sỏi rồi đây

Ta xông vào dép lửa

Múc thêm thùng nước nữa

Xối riết vào anh em ơi !

Ta chống với gió Trời

Ta đánh bại LỬA ĐỎ XÂM LĂNG

Anh em cố gắng

Dập tắt NGỌN LỬA hung tàn

Ôi ! thấy chưa

Ánh lửa hung tàn

Đã bắt đầu diu lại

A ha ! gắng lên mài mài

Xối riết vào anh em ơi ...

Lòng ta là lòng trời

Sợ gì giò

Mong gì nưa

Sá gì ngọn lửa

Với riết vào anh em ơi

A ha ! lửa tắt rồi

Đồng bào vui sướng

Con tôi, vợ, bác và mère

Rồi đây

Xây dựng lại

Những mảnh nát kiếm cũ

Đi nắng, mưa, giông tố

Đi lửa lòn xòn lòn

Ta ôm đất, nước, hổn ràng :

— Cố tôi, cố bác, cố anh

Nhà ta dù một mài tranh, sợ gì ! ...

PHONG SƠN

THO ★ THO ★ THO

CỒN CÁT NÊN DOI

Mến tặng những người
say mê tình đồng loại

« Đất cồn cát nên doi,
Hương chi ta chẳng tài bồi lầy nhau ».

(Ca dao)

Lặng mà nghe !

Gió rít nặng nè ;

Ai cồn cát

Nêu giải sơn khẽ,

Chống mùa giông vè.

Ta đá nghe rời

Tiếng loa đồng vang dội,

Sóng Bạch Đằng gầm gỏi :

« Cồn cát nên doi ! »

Mảnh nhiều điệu xa xôi

Văn sáng màu huyết thống

Tình xưa trong bóng lộng

« Cồn cát nên doi ! »

Vách đá dù tuôn rời

Tường sông dù băng hoại

Cầu ca hò khẳng khái

« Cồn cát nên doi ! »

Lung cõm hầm chia doi,

Mẩy phen rời ám lạnh ?

Rách, lành cùng chung mảnh

« Cồn cát nên doi ! »

Thống thiết lâm anh ơi !

Ai dừng chèo sóng cá

Cho con thuyền nghiêng ngả?

« Cồn cát nên doi ! »

Anh và tôi !

Ai xưa chết rồi chota cồn trè?

Chung lung vào anh nhé

« Cồn cát nên doi ! »

Chợ lớn, mùa đau đớn nước

HÀI VÂN

THO ★ THO ★ THO

ĐỜI MỚI số 141

THO ★ THO ★ THO

GỬI HÀ NỘI

Hà Nội của ta ơi !
Đêm nay trên đất lạ
Nghe mưa gió trời bờ
Thả hồn về Hà Nội ...
Ta nhớ em khôn nguôi...

(Ca dao)

Em giờ này còn đẹp ?
Như ngày qua xa xôi.
Dù xa em muôn thuở
Vẫn nhớ em đời đời
Ta nhớ em lâm lâm ! !
Thu về lá vàng rơi
Vang muôn tiếng nói cười
Khắp ngả đường Hà Nội
Thơm thơm mùi cỏ mới
Từng hàng mi mong đợi !
Từng đoàn xe đón cưới
Đêm mộng dệt khắp nơi.

Ta say mùa chính chiến
Đầu dài chốn xa vời
Chỉ mong ngày chiến thắng
Về, tỏ em thêm tươi !

Em, em đã phụ ta
Quên tình nghĩa hẹn hò
Năm xưa ô mờ rộng
Đón gót kẻ thù xưa...
Ôi ! Hà Nội ! Hà Nội !
Đáng giận em lâm thay !
Tên em bao lịch sử
Từ mấy nghìn năm nay...
Thành Thăng Long hùng vĩ
Hồ Gươm mờ bóng cây
Gò chôn quân Sĩ Nghị
Đường Cõe Ngưu hoa đầy
Và, còn bao nhiêu nứa...
Gấm vóc trên minh em
Em hiền dâng tất cả !
Cho bè lũ nào đây ? ..

Ta là người dân Việt
Em máu đỏ da vàng
Cà Mau nơi cát rốn
Quê hương đến Nam Quan
Sao em không biết thế ?
Đè nước Việt huy hoàng
Đè ba kỳ thống nhất
Xây dựng lại giang san !
Em quên lời tò tiên
Em quên cả ước nguyện
Của ông cha đè lại
Đành chia sẻ anh, em !

Em mau tình ngộ di
San phẳng giới phân chia
Ta vẫn yêu em lâm !
Tha thiết mong ngày về.

Bà Nẵng 23-9-54

ĐỖ MINH LÂM

THO ★ THO ★ THO

ĐỜI MỚI số 141



mỗi tập sự trong việc dập bồn bông,
nhưng dò hoa của tác giả tròng ra
đã kém sắc mà cũng chẳng thơm tho
giả cả. Đọc tiếp :

Rực rỡ cầm cự lạnh « cơ »

Con người mảnh khảnh ôm xoà vàng.

Bởi ta, đau khổ gian nan

Hồng rực rỡ giãi óc hưng vui cùng

Nhưng nào có đến tai « Ông »

Giàu sang có biết ngoài đường ai đang

Ất đang đau khổ lầm than

Đầu đình xô chọi bê bàng thân ta

ĐẦU ĐÌNH XÔ CHỢ

Trần đình Mẫn còn vụng về trong
việc xây bồn hoa thì chúng ta cũng
chẳng nên trách gì tác giả với những
dò hoa có khi có thể nhìn làm ra
những chùm cỏ dại.

Người đã dành xa những áo hồng
Những chiều đậm ấm giéra mùa đông
Những đôi mắt mèn đang mờ lè
Muốn cần chân dì của bồ, chẳng

Người đã dành xa bóng mẹ già
Giọt đùi giật ngắn nước mắt sa
Sở con trong tiếng lòng thân thắc
Bao giờ tái ngộ hỡi con ta ?

RA ĐI (Kim Khoái)

Trong việc dập bồn, Kim Khoái tỏ
chỗ ta thấy rằng tác giả cũng còn
là một tay tập sự thôi, nhưng đã thành
công hơn tác giả « Đầu đình xô chợ »
tuy rằng một vài cọng hoa còn bám
đầu lá úa.

Hôm nay trên đường vắng thôn Ba
Cố kề tang cảm rứt luyến nhà
Hùng hổ vươn mình theo bóng lè
Tim nơi gió bụi đê xông pha.

Người đã dành quen tiếng thị thành
Biết bao rung cảm khách đầu xanh
gượng gạo lầm !

Nếu là chùm cỏ hays loại ra vườn
hoa, dùng uốn nắn cỏ thành ra hoa.
Người đi... đi mãi không vui vui vẫn
Nơi đã ghi bao cảm chảng lanh.

Họa chảng dò hoa này thì chỉ có
một mình Kim Khoái mới biết đến lai
lich của nó.

Người giữ vườn cảm thấy mệt trí óc
với những sắc hương lộn xộn ấy lầm
rõi !

LOAN GIANG

của

LÊ ĐÀO LINH



LỤC ĐẶT NIỀU CƠM vào chiếc giỏ con, rồi cuộn xuống nǎm mồi lửa rơm, rón rén bước ra. Trời còn tối. Gió ban mai lành lạnh làm anh rùng mình. Anh rụt cổ lại, nép vội dưới đuôi tranh, cài thêm khuy cổ áo. Bỗng có tiếng ho nhẹ lẩn tiếng rên khe khẽ lọt qua tấm liếp thưa. Biết mẹ thức giấc, anh vội quay vào. Anh vặn to ngọn đèn dầu lù mù cháy ở đầu giường. Bóng anh chập chờn trên chiếc phên lủng.

Anh cuộn xuống:

« Mạ thấy dở chưa ? »

Tiếng khàn khàn vọng qua chiếc màn nau bạc màu, yếu ớt :

— Thằng Cả chưa đi nghề à ?

— Hay con ở nhà mạ nờ. Đề lại đăng Ông Bộ Toán xin phái khác họa may...

Bà mẹ ngắt lời :

— Mạ bớt rồi. Ở nhà rồi lấy tiền mò mà đóng gạo. Rót cho mạ hớp nước nóng con.

Lực buồn buồn quay vào bếp. Mấy hôm nay mạ anh sốt li bì. Anh phải nghỉ « đi biển ». Nhà túng lại càng túng thêm. Được ít tiền dành dụm, anh đã bỏ thuốc bắc cho mạ. Nhưng « thuốc chủ khách » ấy không hợp. Anh định đưa mạ đi nhà thương Hòm qua, mạ anh gượng ngồi dậy và due anh đi nghề. Nhà đơn chiếc, anh không yên tâm. Anh phải xuống xóm dưới mượn con Dần. Dần với anh là anh em con cò con cại. Hắn dây xe bò cho sở lục bộ đi lấy đá ba lát. Cứ tối tới, khi tan sở, hắn lại lên.

Lực dậy từ hồi gà gáy canh đầu. Anh lúi húi thời cơm. Ăn lung bát lấy sức rồi xới một ít cho con Dần. Còn bao nhiêu anh xách đi ăn trưa. Thấy mạ chưa bớt hẳn, anh ngần

— Đi thì vừa.

LỤC ĐỨNG ĐẦU MŨI THUYỀN, người khom khom, mềm mại vung tay lướt. Chiếc lưới nâu xoè tròn trên không trung, đều đặn như vòng nia lớn rồi úp xuống mặt nước.

Anh quay lại bảo bạn :

— Xong vót này ta về hè ! Chiều rồi đó.

— Ủ ! các « nô nức » khác về cả rồi.

— Họ về sớm rửa ?

— Gió đổi hướng rồi. Nồm mạnh lắm.

Lực khẽ cau mày nhìn ra xa. Chân trời thẳng lắp. Mây xám in hồn trên dòng nước xanh, ôm kéo lên. Nhiều đợt sóng hỗn loạn. Anh vội vàng kéo lưới. Cá bạc má minh bạc, lồng lánh lẩn mẩy con tròng, ngừ, vùng mạnh trong lưới thưa. Bạn anh rút cả vào khoang gỗ ngâm dưới nước. Mắt anh sáng lên.

Anh vui nghĩ đến mẹ, đến thang thuốc mới. Thế nào mẹ anh cũng khỏi. Làn sóng thản yêu, muôn đời trên biển cả đã cứu vớt gia đình anh. Ông anh, thày anh cũng đã từng sống đời sông nước. Kiếp chài bèn bèn trôi nổi đã buộc chặt anh với sóng. Hồi còn nhỏ anh thường đánh trần trũng trực, cùng bạn lối xóm hụp lặn suối ngày. Anh thích nằm dài trên cát, đợi sóng đùn bợt trắng xóa, lùa lên liềm chán anh. Những tòa lâu dài hình xoáy ốc, anh tỉ mỉ hàng giờ lấy cát xây lên. Anh đợi thủy triều cuốn cả một « công trình » của anh để vồ tay reo khoan khoái, rồi lững thững ra về.

Lực đi sát vào bạn cho ấm :

- Liệu trời có động không ?
- Động cá nục đó mà. Chuyển ni rảng cũng được một « mẻ » khá. Bác bớt chua ?

Lực nhìn lên nền trời mây, lo lắng đáp :

Hai hôm nì ngủ được.

Hai người im lặng, song song bước. Nhiều dấu chân lõm xuống cát trót giống như một dãy nong mực. Gió thổi ngược làm đầm lùa lùa lên, sảng một vùng con con. Hai người thở ra những làn hơi mỏng, lung lay rời tan theo gió sớm.

Sóng vỗ nhẹ lao xao. Đã đến bến. Mấy hôm vắng ra, Lực thấy quang cảnh vui vui. Tiếng người gọi nhau ồn ào lấn tiếng chèo khua nước. Vẫn những tiếng động cũ, sao hôm nay anh thấy thích hơn.

Anh nhìn những bóng người hoạt động xa xa, những mảnh buồm hình tam giác từ từ rời bến. Sóng con vỗ vào mạn thuyền nhẹ lấp bấp, đều đều như điệu mõ. Lực trèo lên thuyền, yên lặng lấy sào chống xuống nước. Bạn anh bảo :

Lực khom người xuống, lấy tay gạt nước mưa ở mặt, hé :
« Hạ buồm xuống, hạ xuống »

Bỗng « bụt », giây lát đứt, thuyền nghiêng về một bên. Tiếp theo đợt sóng lớn, thuyền úp hẳn... Đầu Lực va mạnh vào mạn thuyền, Anh choáng váng, buông tay...

T RỎI VỀ CHIỀU. Cơn mưa vừa qua đã ngọt. Mây bạc tan dần để lộ trên nền trời những khoảng xanh xanh.

Mẹ Lực đã thấy đỡ chịu. Từ sáng đến giờ, mệt ngủ được một giấc ngắn. Mù gồng ngồi dậy kéo nǎm lǎm è ẩm cả người. Vớ chiếc khăn den bạc màu, mệt trùm lên; chiếc khăn cut ngắn để lộ sau gáy mờ tóc lõm đốm bạc.

Mẹ nhâm tính :

— Mụ bếp Quyên, bốn lần đong gạo vị chi ham bốn đồng. O Hiên cả trước sau mười tám đồng. Bác Hám, chú Liệu... ngọt tám chục đồng cả thảy.

Mụ thờ dài. Xa xa, tiếng sóng lao xao. Mụ hé liếp nhìn ra. Ngoài khơi lỗ nhổ dám chiếc buồm trắng. Tiếng con buôn đứng chờ dưới bến nói chuyện ồn ào.

Mụ nói khẽ :

— Hôm nì mát trời, chắc khá. Có lẽ đủ ăn và trang trải công nợ.

Mụ hân hoan đợi con về.

LÊ ĐÀO LINH
Tri vụ, mùa mưa lũ.

TRUYỆN NGẮN NHÌ ĐỒNG**LÒNG THƯƠNG**

NÀNG NÀO CÙNG VẬY. hế sáng

ra, người ta đã thấy bọn chúng họp nhau chơi đền ầm ầm trước am lăng. Đó là bọn thằng Môn, thằng Êch, thằng Khoai và nhiều đứa nữa, đều là bọn trẻ trong xóm, lối mường tuổi trẻ xổng.

Chúng « trốn bắt » đánh đáo, đánh cùi, có khi đánh cả bài « cát lê » nữa. Chơi đến trưa, chúng về ăn cơm, rồi đùa một giờ chiều, lại thấy chúng họp chơi.

Hôm nay, chơi « bắn nhau » chán, chúng tụ lại dưới gốc bồ đề, để sửa soạn cuộc chơi khác. Thằng Môn đề nghị :

— Bây giờ « ủ mọi » bây ?

Một đứa bác :

— Mọi chơi bắn nhau mệt rồi, không « ủ mọi » nữa.

Lủng củng, không đứa nào nghĩ ra cách chơi gì, bỗng thằng Khoai bảo :

— Minh chơi gì cũng chán cả rồi, bây giờ tao có cách này.

Cả bọn chụm đầu lại nghe và tán thành, trông mặt đứa nào cũng có vẻ vui thích lắm.

Thằng Khoai đi lấy 1 sợi dây gai rồi bảo :

— Dứa mò cho tao mượn đồng bạc bây ?

Môn đưa ra một đồng bạc mới tinh. Có lẽ là quà sớm của nó, vì cha mẹ Môn khá giả, nên chuyện này rất thường. Thằng Khoai buộc đồng bạc vào một đầu dây, rồi chúng kéo ra đường: có đứa vừa đi vừa nhảy xem bộ thích thú lắm. Một đứa núp vào bụi rậm, tay cầm mũi dây, đồng bạc để giữa đường. Chúng lấy đất cát lấp dây lại, chỉ chừa đồng bạc rồi đi núp hết.

Lát sau, một mụ dàn bà đi chợ ngang qua, thấy tờ bạc vội cuộn xuống lợm. Nhưng đồng bạc như có linh tính, liệng ra một nơi khác rồi bay vụt vào bụi. Người dàn bà đang còn ngạc nhiên, thi nhường dịp cười rộn rã khoái chí dỗi lên. Biết mình làm, người ấy thận quá, vội cuộn đầu rảo bước. Những dòng cười lại nỗi lên nhưng lần này lớn hơn rồi mấy cái đầu xanh cùng chạy ủa ra.

— Hoan hô Khoai — A ha ! lêu lêu... dê... dê... lêu.

Chiều dàn trời, bọn thằng Khoai định làm « cú chót » rồi về, chúng núp thật kín và hoan hỷ đợi. Trò chơi này làm chúng thích không thể tả, chúng đã thay tờ bạc một đồng thành tờ nám đồng để cho « nhảy », còn bao nhiêu trò chơi khác chúng quên hết. Hồi trưa chúng chỉ về nhà lúa cơm rồi chạy đi, mặc dầu bị la rầy.

Trời chang vang, một bóng người đội nón lá lẩn đến. Chúng hỏi hộp, bẩm nhau, cười khúc khích — Bốn rót ba.. hai, còn một bước nữa. Đến rồi, bóng đó cuộn xuống... dịp cười vang lên. Bỗng tự nhiên người ấy quay xổng, bọn chúng vội chạy ra. Những tiếng cười nín bặt. Chúng trố mắt nhìn... Người ấy là một ông già ốm yếu — Ông khóc — Manh vải rách không che kin làn da. Ông nhìn chúng rồi kè kè :

« Các cậu ôi ! Đừng cười già tôi nghiệp. Nguyên già chỉ có một mụ con cưng bằng lứa các cậu, nhà lại nghèo. Hòn rỏi nó đau nặng, già chạy chọt vay mượn mà không có đồng nào. Buộc lòng hôm nay già phải đi xin từ sáng tới giờ, và cũng không đủ mồi đồng bạc. Già đói lắm, đi đến đây thấy đồng bạc này (ông chỉ trên tay chúng) già đã tưởng là của trời ban, nào ngờ đâu lại của các cậu... »

Chúng nhìn ông già nước mắt chảy quanh, rồi đưa mắt nhìn nhau ái ngại. Thằng Khoai kéo bạn ra xa noi nhỏ. Một chốc chúng đi vào, trên tay thằng Khoai cầm hai tờ giấy bạc vội dí vào tay ông già rồi ú té chạy, cả bọn cũng ủa ủa chạy theo, bỏ lại ông già với nỗi mừng khó tả. Gió tay quét ngang giòng lệ, miệng ông già lầm nhầm câu cảm ơn, rồi gắng dậy lê di.

Sáng hôm sau người ta không thấy bọn chúng chơi trò tinh quái ấy nữa và cũng chẳng một ai hay biết câu chuyện hôm qua, mà bọn chúng có ý bảo nhau giữ kín...

Một chiều thu
VĂN HÓA

BÁO TIN ĐIỀN số 27 ngày 27-10-54
có đăng bài đầu đề như trên của ông
bạn Võ Liệu, bồ túc và định chính
một bài báo đăng trong **TIN ĐIỀN**
ngày 20-10-54 nói về chỗ phân ranh
tạm thời của hai khối sống
trên lãnh thổ Việt Nam.

Bài này hiển cho độc giả
nhiều tài liệu đáng được chú
ý và chúng tôi thành thật
khoa tác giả ở chỗ cố gắng,
tương đối với thời buổi
« tam sao thất bồn », kết quả
của 10 năm chiến tranh nguy
hại. Tuy nhiên, bài này
cũng cần phải được bồ
khuyết và định chính vì có nhiều
chỗ sai lầm.

CHUNG QUANH ĐƯỜNG PHÂN RANH

Đoạn này ông bạn Võ Liệu nói về
đường phân ranh rất rành mạch,
chúng tôi chỉ thêm rằng con sông Bến
Hải cũng có tên là BEN HÓI. Đó là
một cách đọc tréo của đồng bào vùng
ấy. Hói cũng là sông mà bến là bờ
bến, chẳng có gì lạ. Đường quốc lộ
đến đây không có cầu, chỉ qua phà
(fahaland), thường gọi là phà Hiền
Lương. Lòng sông sâu và nước chảy
cuốn cuộn nên từ trước đến nay chưa
làm được cầu vĩnh viễn, tưởng chừng
như để chờ đợi sự phân chia sau này!

Vì tuyến 17 cũng như sông Bến Hải
trong phủ VĨNH LINH và ở phía bắc
huyện DO LINH, thuộc tỉnh QUẢNG
TRỊ. Nếu Do Linh có tiếng măng cày,
thì chợ Huyện (thuộc Vĩnh Linh) có
tiếng cu gầm ghì (cu xanh lớn,
người ta bắt được thì may mắn lại
khỏi bay). Hai món này thường đi
đôi với nhau: ai đến nơi này cũng
tim xoi cho được cu gầm ghì kèm
với măng cày (thứ măng rất to, bằng
bắp vếu, nhưng rất mềm).

Ngoài Vĩnh Linh là hai huyện thuộc
tỉnh Quảng Bình. Phong Dao có cầu:
Nhứt Đồng Nai, nhì hai Huyện, đề
nói về năng lực sản xuất gạo của hai
miền phi nhiêu nước Việt.

Vậy hai huyện là gì? Hai huyện tức
là huyện Phong Lộc và huyện Phong
Đặng nay gồm thành huyện Lê Thủy.
quê hương của Đại Trưởng Võ nguyên
Giáp và Thủ tướng Ngô dinh Diệm.
Hai ông này « gần nhà mà xa cửa
ngõ », một ông ở làng An Xá, một ông
ở Đại Phước Lộc, cùng một tông Đại
Phong cả.

Hiệp định Genève đã đưa nước ta
đến tình trạng chia đôi với con sông
Bến Hói, cũng vì như:

Nhất giang lưỡng quốc nan ngon thuyết...

Chung quanh vẫn đề
vĩ tuyến 17

TRƯỜNG NHÀ HỒ. PHÁ TAM - GIANG VÀ SÔNG BẾN HÁI

và về sau này, khi nào người dân Việt
được cơ hội dễ dàng ăn măng cày
cùng một lần với cu gầm ghì, thi lúc
bấy giờ nước Việt mới thật là thống
nhất thật sự :

Măng cày ăn với gầm ghì
Việt Nam thống nhất làm gì cũng nên !

Chúng ta ước mong rằng câu đồng
ca ấy sẽ là của người dân Việt sau
này.

Bây giờ chúng ta thử hỏi nước

bài của VĂN THÁI

Viết sê thống nhất dưới dấu hiệu
nào? Chúng tôi nhận thấy rằng cu
gầm ghì cũng ví như con Việt diều mà
đã là « Việt diều » thì chắc chắn là
« sào Nam chí », còn như « Tre già thi
măng mọc » và sê mọc khắp lánh thô
Việt Nam.

Thế nghĩa là nước Việt Nam sẽ
thống nhất với chính nghĩa quốc gia
dân tộc vậy.

TRƯỜNG NHÀ HỒ

Đoạn này, ông bạn Võ Liệu có nói



đến nội tán Đào Duy Từ, khi nhắc đến
câu hè :

Thương em anh cùng muỗi vồ,
Sợ trường nhà Hồ, sợ phá Tam Giang,
mà người con gái đáp lại rằng :

Phá Tam Giang ngày rày đã cạn,
Trường nhà Hồ, Nội tán cấm
nghiêm.

Đây không phải nội tán
Đào duy Từ mà là nội tán
Nguyễn khoa Đăng (con của
ông Nguyễn khoa Chiêm). Năm 1720, ông này được chúa
Nguyễn ủy nhiệm di dân vào
hai tỉnh Quảng Nam và Phú
Yên. Năm 1722, ông được cử
làm nội tán, kiêm án sát sứ có
nhiệm vụ bình trị vùng Hồ Xá, lúc hấy
giờ bị quân cướp sạch nhiễu. Bọn
cướp này có những lối đi quanh co
hiểm trở, không thể tìm đến sào huyệt
được. Ông nội tán bèn nghĩ ra một
mưu kế gan dạ, là giả làm bộ hành
để cho chúng bắt đem về sao huyệt.
Trên đường đi, ông ta có rải lúa để
làm dấu, và nhờ đó mà âm binh bộ
hạ theo dõi vào đến huyệt, phá tan
bọn giặc cướp.

PHÁ TAM GIANG

Phá là một cái hồ lớn và dài, thông
thường với nhiều sông (3 con sông)
và cách biển bởi những dunes cát dài
chạy theo bờ biển. Có thể nói rằng
phá là « nửa biển nửa sông » (lagune)
gặp khi mưa to gió lớn thì sóng đánh
dữ dội, có thể lật đổ ghe thuyền một
cách dễ dàng. Phá Tam Giang có
khúc cạn, khúc sần, có năm cạn, có
năm sâu, hết sức bất thường, nên sự
đi lại rất nguy hiểm. Ông Nội tán
Nguyễn khoa Đăng cho đào và sửa
lòng sông để ghe thuyền đi lại cho
binh thường. Tục truyền rằng: ở Phá
Tam Giang có ba con sóng thần: Sóng
Ông, Sóng Bà và Sóng Con. Cứ mỗi
khi có thuyền bè đi ngang thì ba con
sóng nổi lên, trên ghe phải sẵn sàng
cứng vai, nếu không thi chìm ngay.

Bến thời ông Nội tán, ông ta đem
súng thần công ra bắn, chết ngay Sóng
Ông, Sóng Bà, còn Sóng Con sợ chạy
cút mất! Từ ấy đến nay, trời yên bờ
lặng... Bởi vậy, mới có câu hè:

Phá Tam Giang ngày rày đã lặng (chờ
không phải đã cạn, vì nó còn sâu lắm)

Mãi về sau, thi sĩ Tân Đà còn nhắc
nhở đến, khi vào Huế lần đầu tiên
với ông Bùi Huy Tin, nhà doanh
nghiệp tim mỏ có tiếng của nước ta:

Đường vô xứ HUẾ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đỡ.

Yêu em anh cứ anh vồ,
Kết trường nhà Hồ, mặc phá Tam Giang,
Xe hơi đã tới đèo Ngang,

Áy qua Hà Tĩnh, đường sang Quảng Bình.

Danh sơn gặp khách hữu tình,
Đèo Ngang ơi hỡi là mình với ta!

(CHƠI HUẾ)

TÌM BIẾT NHUNG CHỖ PHÂN RANH NGÀY XƯA

Đoạn này ông bạn Võ Liệu nhắc đến
các đoạn sử Nam Tiến của ta. Ông
nhắc lại rằng năm 1069, Lý Thanh Tôn
đi đánh nước Chiêm Thành. Chiêm
Thành là Chế Cử thua trận nên phải



nhường cho vua ta ba châu là Địa Lý,
Ma Linh và Bố Chánh. Ông bạn thác
mắc không biết một cách rõ ràng ba
châu ấy nay là phủ huyện nào. Tôi
xin chủ thích theo Khâm định Việt
sử một cách dứt khoát như sau: Địa Lý nay là phủ Quảng Ninh
thuộc tỉnh Quảng Bình. Ma Linh nay
là huyện Minh Linh, tức Vĩnh Linh
(con sông tên là Minh Lương), và
Do Linh, thuộc tỉnh Quảng Trị. Còn
Bố Chánh tức là ba huyện Minh
Chánh, Bình Chánh và Bố Trạch
bây giờ. Về sau, Minh Chánh và Bình
Chánh trở thành huyện Tuyên Hóa và
phủ Quản Trạch, còn Bố Trạch thì
giữ nguyên tên.

Năm 1075, vua Lý nhân Tông sai Lý
Thường Kiệt vẽ hình thế núi sông ba
châu Địa Lý, Ma Linh và Bố Chánh,
rồi đổi châu Địa Lý làm châu Lâm
Bình, châu Ma Linh làm châu Minh
Linh (Theo Khâm định Việt sử).

Năm 1306, vua Trần anh Tông gả
em là Huyền Trần cho vua Chế Mân
(Jaya Simhavarman III). Chế Mân
dâng hai châu Ô và Lý làm sinh lê.
Năm 1307, vua Trần đổi châu Ô
lấy châu Thuận và châu Lý làm
châu Hóa, sai hành khiêm là Đoàn
nhử Hài đi hiếu dụ âm đức. Châu
THUẬN là huyện Đặng Xương, Hải
Lăng thuộc tỉnh Quảng Trị và huyện
Phong Điền, Quảng Điền, Hương trà
thuộc tỉnh Thừa Thiên ngày nay.
Còn Châu HÓA là huyện Phú Lộc,
Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên) và huyện
Biên Phước, Hòa Vang (tỉnh Quảng
Nam ngày nay).

Từ năm 1307 đến nay, tên các châu,
phủ, huyện thay đổi luân luân, thay
đổi danh từ cũng như thay đổi địa
giới (xin xem Khâm định Việt sử,
Hoàng Việt địa dư thi rõ).

Chúng tôi chỉ nhắc lại các giai đoạn

thiết yếu như sau:

1) Tháng 10 năm Mậu Ngọ (1558),
chúa Nguyễn Hoàng phung mệnh vua
Lê vào trấn Thuận Hóa: bọn hương
khúc ở huyệt Tống sơn và Nghĩa
đึง (Thanh Hóa) đều vui lòng đi
theo, dựng binh ở làng Ái Tử (thuộc
huyện Vũ Xương, nay gọi là Đăng
Xương (Triệu Phong)).

2) Năm Canh Ngọ (1570), chúa
Nguyễn Hoàng từ Tây đô (Thanh Hóa)
về Thuận Hóa, dời kinh đô đến làng
Trà Bát (thuộc huyện Đặng Xương).
Năm ấy chúa Nguyễn kiêm lĩnh hai
xứ Thuận Hóa và Quảng Nam, nghĩa
là từ Đèo Ngang cho đến Sa bồi (Châu
Sa, thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

3) Năm Canh Tí (1600), chúa Nguyễn
dời kinh đến phía đông dinh Ai Tử,
lúc bấy giờ gọi là Cát Doanh.

4) Tháng ba năm Bính dần (1626),
chúa Nguyễn phúc Nguyên dời dinh
đến xã Phước Yên, thuộc huyện
Quảng Điền, phủ Thừa Thiên, lấy đất
Nam Bố Chánh đặt ra dinh Bố Chánh,
lấy sông LINH GIANG (tức sông Gianh,
hay Ranh) làm bờ cõi; còn đất Bắc
Bố Chánh thì sát nhập về Nghệ An.

Sự phân chia Nam Bắc, Đặng trong
Đặng Ngoài là bắt đầu từ đó. Trong
sách sử, chưa bao giờ thấy nói đến
việc lấy con sông BẾN HÁI làm ranh
giới cho đời đời, đúng như sự
nhận xét của ông Võ Liệu.

Châu Ô có con sông Ô Lâu tức
Ô Giang (không phải Ô Giang của
Núi Cơ Hạng Võ) chảy qua. Chữ Ô
lá chữ Champa (Hồi) để lại, cũng như
nhiều tên địa dư khác, chẳng hạn
như Nha Trang (Sông tre), Phanrang
(Panduranga), Phanri, Phanthiet, Cù
lao (Kulau: hòn đảo), v.v..

Trái lại, cũng có nhiều danh từ do
người Việt Nam tiến cấu tạo ra, như
Hồ Xá (làng của họ Hồ, con cháu Hồ
Quý Ly bị đầy vào nơi này). Ở Quảng
Binh có những làng Phan Xá (làng
họ Phan), Trần Xá (làng họ Trần),
Ngô Xá (làng họ Ngô), ở Quảng Trị
có làng Mai Xá (làng họ Mai), ở Thừa
Thiên ở làng Văn Xá (làng họ Văn).
v.v...

(Xem tiếp trang 40)



EM BÉ VIỆT NAM

Em bé ơi,
Em ngủ trong nôi
Hiền lành, trong trắng
Trán tròn phẳng lặng,
Má phinh hồng hồng,
Hàng mi đen láy cong cong,
Miệng xinh xinh khép
tròn vòng chữ o.

Em bé ơi,
Em ngủ cho ngoan
Gió mát nhẹ nhàng
Ru hồn bay bồng.
Chiếc nôi êm ấm
Như tò chim xinh.

Mùng phủ trắng tinh
Chắn dùm bóng tối đang
rim;
Sung ơi, chờ nò giặt mình
em tôi.

Em tôi ngủ trong nôi
Mơ gì tôi chẳng biết;
Nào em rõ ngoài đời,
Các anh đã chém giết
Bao ngày qua khốc liệt.
Nơi mặt trận xa xôi...
Vì em dãy, em ơi!

Vì giấc ngủ bình yên,
Vì mộng đẹp thần tiên,
Vì mùa hoa, chim, bướm,
Vì đời sống của em,
Dù muôn hay không muôn,
Cầu biên giới dựng lên.

Em bé Việt Nam ơi,
Bao giờ trời lại sáng ngời?
Thương em, viết hộ vài lời
gửi anh,
Chắn dùm bóng tối chiến tranh

Đang rình em ngủ ngon lành
trong nôi.

HOÀNG NGUYỄN

LỜI TÒA SOÁN. — Dưới đây là những hình ảnh sa đao ở 1 kinh thành do quân phát xít Đức Ý xâm chiếm. Đây là những tiếng gào uất hận của dân Ý ở Naples, bắc trút căm hận dồn dập hai tên độc tài quân phiệt Hitler và Mussolini; kẻ gây mầm mống chiến tranh đã lôi thế giới tự do vào thảm cảnh đau thương.



BÊM VẮNG, tiếng tập kèn thỉnh thoảng lại nắc lên rền rĩ, thống thiết một điệu ngoại lai. Nội thành lẳng chìm trong sa đọa. Ngày tiếp ngày, những giờ âm u vô tận. Tiếng ca lại buông trầm buồn, thê thảm như tiếng hát thời chiến quốc:

« Thương nữ bất tri vong quế hận
Cách giang do xu hướng Hậu đình hoa. »

Đêm tắc nghẹn trong xú uế. Những cảnh dâm ô hỗn loạn khắp ven đường, trong hố cây, bên bóng tối vắng vẻ, dày đặc. « Mỗi tinh quốc tế » rẻ tiền, của những kẻ « bán rao xác thịt » dày rẫy tràn trề. Tình không biên giới (!), không phân biệt màu da (!), song được đánh giá bằng những tờ giấy bạc hoen ố, kêu xoan xoạt.

Tại những ngã ba truy lạc, những cuộc « mặc cả sinh lý », diễn ra một cách bỉ ổi, tràn trào.

Đôi phen, có những tên ma cõi gầy gò xanh xao làm « mại hản », mỗi lái, ăn lời từ 10 đến 20%.

Ngang sau tòa Thị Chính, một mự son phấn lợt lat, đã « lõi » cả một thời xuân » đậm đà tía núp bén quay dựng xe, hờ hênh chờ khách.

Đây rẫy khốn cùng. Nhưng khi một nước bị phát xít chiếm, thì vẫn dễ giải quyết sinh lý tất nhiên phải ồ ạt, hỗn tạp.

Bên những vỉa hè heo hút, dưới những mái nhà tro troi, tan hoang lộng gió, những thàn người khää khää khää, ghêch đầu lén thèm đá lạnh, chỉ thấy lúc nhúc những hình thù già trẻ, trai gái lân lộn.

Những bộ mặt hốc hác, eo ro dưới hàng hiên. Im lim không chuyện trò, không nói năng, không than van, không cầu xin, trông như hiện thân của chịu đựng, như thần tượng khắc khổ nhẫn nhục. Mắt dờ dẫn, chẳng thèm người nhìn người qua lại, chỉ nép tǎm vò định xa xôi.

Những dãy phố trống trải. Những bức tường đổ. Những đống gạch vụn, chẳng ai thêm dọn, nằm lán lóc. Mùa thời gian đã phủ rêu thành từng mảng xanh đen.

Tháp chuông nhà thờ cô quạnh, in hình mảnh khảnh, lọt lật dưới ánh

LƯU NIỆM MỘT ĐÊM ƠN GIÓ GIAO MÙA NÓI KINH THÀNH BỊ CHIẾM — MIỀN NAM Ý-HAÏ-LỢI 1944

— PHÙNG YÊN KHANG

trăng thượng tuần le lói. Đồng hồ điện nơi gác cao im im không chạy. Đôi kim vẫn chỉ HAI GIỜ SÁNG, giờ kinh thành thất thủ. Khởi cuộc tấn công, quân phát xít Ý Đức đã phá ngay nhà máy điện.

Tất cả đèn tắt ngóm. Đường xá tối om.

Những tiếng trọng pháo rít xé không khí. Làn đạn vụt loè trong bóng đêm. Cời báo động không kịp rúc, chỉ rú nắc lên vài hơi rồi tắt nghẹn. Chỉ có tiếng chuyền động rầm rầm của những đoàn xe thiết giáp, tiếng nổ liên hồi ròn rã của cơ giới, tiếng hú dài của các cõi xe hơi.

Kinh thành nhốn nháo chạy trốn, ẩn nấp, bắn phá. Những hỏa pháo sáng loè, những khu phố bốc cháy rùng rực. Những đèn pha bị bung bit thỉnh thoảng lại loè loè lên như những luồng mắt kính dị của các quái vật.

Đủ mọi thứ phá hoại tan hoang trên hòn loạn kinh hoàng.

TÙ NGÀY ĐÓ, kinh thành ngập nghẹn trong uất, chìm đắm đau thương. Sầu hận ngút lên tận những tảng khói chiến chinh đồ vỡ. Những hình ảnh loang lõi. Những âm thanh hỗn loạn. Những mùi vị kinh tởm.

Những « rác rưởi » ngập cả đầu óc. Đầu đâu cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng sờ mó phải mục nát, thối rữa, ú dọng. Nhớ nhua chồng chất.

Lòng người thống thiết chỉ biết rung lên tê tái. Nói gì nữa khi môi khöh hở, đắng cay đang nhéch ra, chẳng hiểu là một tiếng khóc hay một tiếng cười chua xót mỉa mai.

Chỉ biết những khi cảm nin là những lúc hồn nỗi sóng nhớ, và những ánh mắt long lanh không đủ tiết thành hạt lệ, vì đã bị chấn động

ngay trong tim, và những giọt thầm kin càng đè nén, dần ép cơn bão xao xuyến khở hận thêm ứ tắc, nghẹn ngào... Khóc chung thỏa được cẩm hòn nghiến rằng chưa hả hơi uất. Cần IM LẶNG, im lặng... đè « chiêm ngưỡng » (?) và toan tính quật khởi.

Kiếp sống đã xa hoa, hời hợt, hào nhoáng, giả dối lại càng thêm viễn vông, nhỏ nhẹn hèn mọn « sâu họ » thối nát, mục rữa...

Những cảnh chấm phá đổi chơi chan chát, bật lên những màu đen đục.

Những túp lều ghêch dựa vào một mảnh tường đổ. Mưa sũng mái. Những giọt nước rơi dột gần khắp cả nơi trú ngụ trống huếch hoác. Gió lùa thổi. Giải lều kêu phần phần. Những rèm che xác xơ treo lủng lẳng, phơi phất nơi cửa sổ lầu cao hoang vắng. Một con chó gầy gò đi tha thẩn tung đống gạch này đến đống gạch khác, hít hít, ngửi ngửi như tìm kiếm hương vị quen thuộc. Không khí vẫn ú ống mùi hôi ngai ngái của ẩm ướt, của rêu mốc, của tan vỡ...

Vài đứa trẻ lang thang xúc bởi những đống rác. Những người già ngồi cõm cõm bay đi thất thểu vô định. Những thiếu phụ, thơ thẩn khắp chổm, mong tim lấy một việc làm, một chút gì nuôi sống những người ở lại. Bao trai tráng đã ra đi, di biến biễn chẳng hẹn ngày về.

Đường xá chỉ còn lại bọn côn đồ.

NHỮNG TÊN bụng phệ tài chủ hiến thân, hiến vợ con cho bọn độc tài để mong chiếm được quyền cao chức trọng. Những tên lưu manh làm « chỉ diêm » luôn luôn dùng mọi cách ám muội bắt bớ người dề tổng tiễn. Những chủ hàng tạp hóa, nhân

cơ hội, buôn bán chợ đèn chợ đồ bỏng chốc vụt trở nên các tay triệu phú (!)

Những dân cày trốn ách chiến tranh nơi đồng ruộng làng xóm, bỏ ra tỉnh, sống cầu bo cầu bát, lè thê kiếp đời lang bạt trên những vỉa hè nhơ nhöp, trong những ngõ hẻm tối tăm; nếu may mắn tìm được một chân thợ trong một xưởng máy nào, thì cũng bị bóc lột đến tận xương tủy.

Những học sinh bỏ trường vì thời cuộc, ngắt quãng công việc trau giồi trí tuệ, dàm ra sống buông tuồng lêu lổng, ngông cuồng, càn rỡ.

Những tiếng đạn nổ trên hè vắng. Những thàn người ngã gục. Những tiếng đập cửa ầm ầm.

Tiếng kêu tắc nghẹn. Một cụ già run lẩy bẩy, mồm ộc trào máu. Cõi nghèo, đầu gục, gục dần xuống nền xi măng mát lạnh. Một em bé đang ngâm đầu vú, bị giật khỏi tay mẹ, bị đá hắt tung lên trời rơi xuống đánh bịch. Một thiếu phụ, áo bị xé rách, hở một mảng ngực, run run níu lấy tên phát xít, van lòn, cầu khấn giữa tiếng rống hennes hennes dắc chí của bầy sói.

Những luồng mắt long lanh vụt sáng quắc, những quầng thâm chju đựng vụt ứng gắt cẩm hòn. Những cánh tay vung lên túi tấp, rồi là lả rời xuống.

Trên những nẻo đường thế giới, nơi nào quân phát xít tràn qua đều trở nên hoang tàn vắng lạnh.

Những tu viện chuyền thành chỗ trú quân, hay nơi du hi cho các sĩ quan phát xít. Hitler và bộ hạ chẳng coi thần thánh đạo giáo vào đâu? Chúng bắt bỏ tượng Chúa mà treo ảnh nhà độc tài.

Những nhà máy, xi nghiệp đòi thành những cơ xưởng phun khói đen ngòm, dùng để sản xuất, sửa chữa quân cự, khí giới. Thợ thuyền sống kiếp tù đầy bị giam hãm bóc lột trong cảnh địa ngục nhân gian.

Những vườn trại bị chiếm làm căn cứ quân sự. Chủ đất bị đuổi đánh, hành hạ. Dân chúng bị bắt.

Thanh niên nam nữ, con tai trưởng giả, đầu óc trống rỗng, đắm chìm trong thú vui vật chất giữa lòng đất nước đau thương.

Những hộp đêm, vũ điệu, ca lầu, những trò du hi mở ra nhan nhản, dề đầu độc tình thần dân chúng.

Lòng người ly tán, giao động vì chiến đấu. Xã hội phát sinh ra những lớp hạng lưu manh, dù mọi thứ lưu manh.

Kinh thành uất, ngọt thở trong (xem tiếp trang 41)

ĐỜI MỚI số 14

VIẾT LÊN KHÔNG TRUNG

THẾ GIỚI MÀU SẮC PHÙ MỘT MÀU TANG

VƯƠNG THƯƠNG THƯƠNG viết

THEO MỘT quy luật nào đó, theo một trong quan nào đó, màu sắc được kết hợp lại với nhau rồi phô hoa thành hình ảnh của thực tế. Mà hình ảnh này lại « thực » hơn cả thực tế, vì đó là tinh hoa của thực tế đã được nghệ sĩ chọn lọc đem ghì lại thành TRANH. Cho nên các cụ nhà ta quả đã không lầm khi khen tặng: « Người đâu mà đẹp như TRANH ! ». Vậy thì TRANH là kết tinh của màu sắc đã qua lò tuyển lựa của họa công.

Bóng như nhạc sĩ đã lựa trong mờ hồn ảm ra, lấp ló những thanh nào hợp cung hợp điệu, tuy để bắt chước tiếng động của vạn vật ấy thế mà NHẠC của nghệ sĩ tạo ra lại « thực » hơn cả cái thực tế Âm Thanh, nên người ta đã cảm vui cái ĐẸP của một bức TRANH thì người ta cũng rung động bởi cái HAY của một bản nhạc, vì, như đã thấy bá tước, TRANH và bản NHẠC đã là công trình chọn lựa của nghệ sĩ, vốn là hạng người hoặc là có khiếu, hoặc là có tài biết được phép tắc Hòa mầu và Hòa âm, nên TRANH phải đẹp hơn màu sắc thiên nhiên, và NHẠC phải Hay hơn âm thanh của người đời.

Nghệ sĩ bắt vây mà là kỹ sư của thế giới tinh cảm: nghệ sĩ đã tìm ra quy luật phối hợp sự vật lại, sco cho « ăn khớp » với cảm quan của người đời: nghệ sĩ đã tạo ra một thế giới tinh tế, sâu đậm hơn cả thế giới thực sự, trong đó nghệ sĩ rút ra mọi tinh liêu sáng tác: nghệ sĩ làm lại cuộc đời cho thiên hạ vậy.

Trong số các nghệ sĩ đã có công làm lại cuộc đời màu sắc cho thiên hạ, về t.k. XX này, phải liệt HENRI MATISSE vào hàng đầu.



HENRI MATISSE

Tuy chịu ảnh hưởng sâu đậm của trường Côte D'Azur về cuối T.K. trước, song Matisse đã đương cao lâc Dâng Manh lén, dựng ra phái Dã Thú (Fauvism) để đem màu sắc cương cường, « nảy lửa » ra chống đối lại đường lối ẩn ý mi của phe Án Tượng (Impressionism) xưa dãy thường vận dụng đến mọi màu sắc « nửa vời » để ru ngủ thế nhân.

Chính cung vì tung ra quan niệm Cách mạng đó mà Matisse đã chịu điều đúng đắn điều về khoảng đầu T.K. này (tranh của ông đem trình bày, luôn luôn bị phuong can thi mia mia, pha phach).

Ấy thế mà con người sắt đá ấy vẫn cứ kiên trì tiến thủ: vượt qua mọi quy luật, mọi tưống quan của trường Dã Thú (vì dù sao môn phái này cũng vẫn còn niềm tinh chất Thiên Nhiên), ông tạo ra hồn một thế giới hình sắc mới, ăn khớp với đời sống kỹ rêu mía, pha phach :

Cùng Picasso, ông vạch ra con đường Lập Thể (Cubism) để đem màu sắc phô hoa thành gốc, thành cạnh, thành khôi... diễn tả đầy đủ và thừa thãi được « cõi đời may mocco của T.K. XX ». Ông đã thành công rực rỡ: phần lớn các danh thực lầu đài, công quán, giào đường của thời đại Nguyễn Tứ đều rập mầu lấp « khuôn mầu sắc » của Henri Matisse rả.

Thế rồi, gần đây, với những mảnh giấy màu « cắt theo khoé mắt nghệ sĩ » của mình ông đã hướng nắng lực sáng tạo về ngành trang trí đời sống hàng ngày cho thiên hạ: cũng như Picasso chuyên sở về ngành đồ gốm và ngành « gia dụng » (đồ dùng trong nhà), Matisse đã chuyên tâm nghiên cứu về đồ mặc (y phục) và đồ phủ (thảm, màn, đệm) để cho đẹp mắt thế nhân trong cuộc sống thường ngày.

Và ông cũng đã thành công: có thể nói rằng hiện nay thế giới màu sắc ở Tây Âu đã hoàn toàn do tay Picasso và Matisse « vè nén », từ nhà cửa, trân tưởng đến chai lọ, cốc chén, quần áo, gầy dép — nghĩa là đời sống ĐẸP của Tây phương đang sống trong « pháp luật » của họa sĩ đạt tài vay: đó là chế độ Matisse đang ngự trị nền mỹ cảm của nhân dân Âu Mỹ.

Vinh hạnh thay!

Bởi vậy, giữa lúc « thế giới màu sắc phủ một mầu tang » vì cái chết của H. Matisse, mà một nghệ sĩ đại tài khác, là J. Cocteau đã tung ra « khâu hiệu » này!

— MATISSE BĂNG HÀ ! MUÔN NĂM MATISSE !

V.T.T.

* Ý KIẾN BẠN GÁI * Ý KIẾN BẠN GÁI * Ý KIẾN

GÁI MỚI VIỆT NAM

GỬI TÁC GIẢ BẢN NHẠC - CÔ GÁI MỚI
HOÀNG THÙY MAI (Huế)

GÁI MỚI, Gái mới chỉ có thể thoát
tự... Khiêu vũ lắc, đù Vespa hay, xòi
tiền khóc, ăn mặc mốt, thật khêu gợi, dạo
chơi nhàn... cái xã hội này sẽ ra sao ?! —
Đau đớn thật, sẽ đì đến chốn điệu tàn,
tiểu diệt mất.

Cái mới mà các bà, các cô ăn chơi cho
lại ấy đã hại chính các bà các cô, đã
làm nhục không những riêng các bà, các
cô theo nó mà còn làm nhục luôn cả phái
phụ nữ tàn tiễn.

Nhưng con người mới ấy sờ đến cảnh
thì cảnh mặn, sờ đến cơm thì trên sống,
dưới khé, bốn bề nhão nhét; sờ đến kim
thì kim chích tay, bẽ đến em, đến con thì
em khóc, con khóc. Họ đã làm gì cho xá
hội, cho gia đình và cho chính bản thân
họ ! Phải chăng họ là những người vô dụng,
« gây loạn » cho tinh thần dân tộc.

Nhưng cũng may, Việt Nam tất cả phụ
nữ mới Việt Nam không phải đều thuộc vào
hạng mới trên.

Ở đây họ cũng mới nhưng mới với cả
một sự sáng suốt, họ mới trong phạm vi
luôn lý nước nhà, họ mới với cả một sự
hiếu biết thâm mực... Duy tâm đài sống
tối tăm của gia đình, duy tâm những tư
tưởng hủ bại, những phong tục thói nết cù
lần, phục vụ xã hội với một tinh thần
xây dựng; họ mới trên phương diện tinh
thần, hình thức đối với họ là phụ thuộc.
Có thể họ mới trả nên những kẻ hoạt
bát, đáng dè, nhanh nhẹn, ghen ghét, biết
học hỏi, biết tranh luận, đòi hỏi quyền lợi
của phái mình. Hàng người này đã xứng
đáng mang danh gái mới Việt Nam, không
phải cái mới quàng xiên của hàng người
ăn chơi, lăng loàn.

Nhưng số người xứng đáng lat hiểm;
trái lại số người quàng xiên lại mỗi lúc một
gấp lên vùn vút. Cố lè cái bao giờ
cũng để bị đánh hưởng, vì cái tốt con người
bao giờ cũng tiềm tàng, ít phát triển mạnh.
Và con người vốn ra bát cháo, mà những
cái để bát cháo bao giờ cũng là những
điều tăm thường, từ chỗ tăm thường để đến
chỗ hèn kém. Bát cháo mới cách mù
quảng để trở nên lỗ bích, làm gai mắt,
sương mày kẽ khaki.



Con sâu làm
rầu trách canh,
một người làm
xấu, cả đoàn mang
nhơ là thê. Cố
nhieu bà mẹ cũng
tiêm nhiễm vẫn
hóa Âu Tây, vì
từ bé đã học
trường đầm nhưng
các bà vẫn là
những or hiền,
mẹ hiền, vẫn lè

Đọc khắp các báo ngoại quốc

Marlon Brando cưới con gái
một nhà đánh cá

Marlon Brando vừa cưới cô Josiane
Bérenger, con gái một nhà đánh cá ở
Bandol.

Cô Bérenger ở Mỹ hai năm nay đã
trở về quê quán. Trước khi rời khỏi Mỹ
Châu, Marlon hứa sẽ tìm nang ở Pháp và
xin phép cưới.

Phụ nữ Việt Nam không thể tự chôn
chúng ta dưới những mồ lỗ lăng mục nát
của văn minh. Chúng ta không thể chôn
anh nhục không những riêng các bà, các
cô theo nó mà còn làm nhục luôn cả phái
phụ nữ tàn tiễn.

Tài tử màn bạc đã giữ lời hứa. Đến
Bandol, Brandon ở lại nhà cha mẹ vợ,
một ngôi nhà thường thường nằm ngay
chính giữa lòng đô thị.

(Paris Presse L'Int)

Nhà toán thần đồng ở Ấn Độ

Một cô gái Ấn Độ ở thành phố Bangalore,
có cái tên đặc biệt như cung ngòi: Shakuntala
Devi, có nghĩa là « đứa trẻ do chim chóc
nuôi ».

Cô gái Ấn Độ ấy giỏi toán từ lúc lên 5
tuổi. Cô đã chiếm kỷ lục khat nhangs căn số
(racine d'un nombre) mau nhất thế giới. Chỉ
trong vài giây đồng hồ, nàng đã có thể khat
ngay những căn số bậc 4 (racine quatrième),
bậc 5 (racine cinquième) bậc sáu (racine
sixième) của những số đến 10 con số. Nàng
đã có thể khat căn số bậc 20 (racine vingtième)
của một số 42 con số và một bài nhân một số
đến tích số (produit) 39 con số.

Nhưng Shakuntala không thể giải thích
được tài của nàng.

Ngày nay Shakuntala Devi đúng 26 tuổi,
giúp việc trong những « hộp đêm », các trường
hát hay trong những nhà trường lớn. Nàng
đã từng thi với những bài máy tính mà luôn
luôn nàng được thắng cuộc.

(Tout Savoir, Paris)

Nhà dân đường Tensing hiện làm giám đốc một trường dạy về leo núi

Thủ tướng Nehru đã cho khai mạc ở Darjeeling
một nhà trường dạy cách leo núi. Tensing
người đã chiến thắng ngọn núi Everest năm
vừa rồi, phụ trách giám đốc nhà trường.

Trường đặt ngày ở thành phố Darjeeling ở
triền một chỗ cao 2000 thước.

Lục quân, không quân và cảnh binh đều cử
người đến tham dự lớp này. Nhà trường
còn chủ trọng bày giảng cho học viên những vấn
đề khác có liên can ảnh hưởng đến ngọn Hy
Mai lấp Sơn, như tháo mộc, động vật học, địa
chất học và cả địa dư nữa.

(Paris Presse L'Int)

Narriman lại xin ly dị

Cựu nữ hoàng Ai Cập Narriman hiện
đang dưỡng sức tại một bệnh viện ở
Lausanne lại sắp ly dị với người chồng
thứ hai của bà: bác sĩ Nakib.

Trong các giới thân cận của cựu nữ
hoàng người ta biết rằng chính cặp vợ
chồng đã bắt đầu xa nhau trong tháng 7
vừa qua để nay ly dị hẳn nhau.

(Paris Presse L'Int)

LỘNG - CHÂU - HÀ SAU NGÀY V.M. TẬP KẾT VỀ CÀMAU

Phóng sự của CHÂU GIANG và MAI LAN CHÂU

IV.— Dân Hòn Đất, Hòn Sóc,
Hòn Me chỉ có nghề làm nồi
đất đẽ sống.

NÉP MÌNH gần mé biển Rạch
Gia, xinh xinh, các Hòn Đất, Hòn Sóc
và Hòn Me đều nằm trọn trong một
làng mà rừng nhiều hơn ruộng lúa,
rẫy khoai: làng Thủ Sơn, giáp ranh
với làng Nam Thái Sơn (xóm Huế).

Tại đó, đồng bào cư ngụ khá đông.
Miền kiều chiếm ba phần mười dân
số, phân chia ra nhiều sóc. Mỗi sóc
có một chùa với nhiều Sãi; ông sãi
cả làm chủ chùa và lãnh đạo cả sóc.
Tin tưởng trọn vẹn nơi đạo, Miền
Kiều ở Sóc, mọi việc, đều giao phó ở
vị Sãi cả.

Bao nhiêu tiền bạc làm ra được, họ
đều gửi vào nhà chùa, trừ một số nhỏ
để chi dụng hàng ngày.

Trọng tăng, kính Phật, nên họ gấp
Sãi ở đâu, cũng đến trước, đẽ xá lạy,
tô lòng cung kính. Thậm chí đến cha
mẹ của vị Sãi đã cho con vào chùa
làm đệ tử Phật, mà khi gấp vị Sãi ấy
cũng phải tó lòng cung kính như
vira nói; vì ở nhà là con của cha
mẹ, chứ vào chùa là người của Phật.

Mục sống của đồng bào ba hòn này
cũng thấp kém, nghèo khổ. Nghề
chung của họ để sống là nghề làm nồi
xon đất.

ĐẤT LÀM NỒI mua ở Hòn Đất:
ba thước vuông phải trả 120\$

Nhà nhà, dày chật những nồi, ơ,

NÊM LIÊN SƠN

-:- gòn bảo đảm -:-

Giá đặc biệt cho các Đường đường, Học đường, Nhà bảo sanh,
Khách sạn và các nhà đóng giường. Nhận nệm cũ làm lại như
hồi còn mới - Giá rẻ.

Có thợ đi đo và giao tận nhà

41 Phan thanh Giản (ngã sáu) SAIGON

SẢN XUẤT GIƯỜNG BẰNG CÂY GỖ ĐÚ KIỀU, BÁN LUÔN

CÀ NÊM GIÁ RẤT RẺ

333 b, đường Pierre Pasquier (ngã bảy) Cholon

ĐỜI MỚI số 141

bien Rạch Già mềm mỏng với trời và
nước. Nhưng cách bờ biển vài chục
cây số, lại lở dạng Hòn Nghệ và Hòn
Rái, mờ mờ xanh thẳm.

Phía Bắc của Hòn Sóc, chừng 2 cây
số có Kinh Luýnh Quýnh nước đồ
xuôi ra biển, rất mạnh. Kinh này đã
từng là vị trí đóng binh của tướng
lãnh Mười Trí và cũng là nơi có biệt
xá của ông.

Đồng bào cư trú bờ biển là m
nghe đánh cá. Sáng sớm họ dong
thuyền buồm ra khơi thả câu kiều,
một thứ câu lưỡi lớn chẳng cần dùng
đến mồi. Câu bùa ra, sóng đánh nhấp
nhô, cá trồi lên sụp xuống theo triều
sóng mà mắc câu.

Chúng tôi đến xóm đánh cá gần ven
biển; một mùi của khô cá đang phơi,
xông lên khó thở.

Đồng bào cư ngụ Long Châu Hà,
nói chung, rất khổ sở vì nạn đau ốm.
Nghèo khổ, tiền đâu mua thuốc; và
lại thuốc cũng mất mồi, hiếm hoi.

Món thuốc độc nhất của họ thường
dùng là thuốc Nam, kiếm trong các
loại cây cổ rùng núi. Một cơn sốt hay
nhức đầu, một nồi xong là đủ
cho họ.

Thông cảm nỗi đau khổ, thiếu thốn
của số đồng bào vô phúc này, chúng
tôi đến đâu cũng tìm lời an ủi họ:
Quân đội Quốc gia mời vào, sê săn
sóc cho họ, hàn gắn lẩn lẩn vết thương
lòng của họ. Một tia hy vọng, một nỗi
vui mừng thấp thoáng trên gương
mặt của các đồng bào già, trèo đài.

Đến đâu, chúng tôi cũng thường
nghe đồng bào, qua một cơn khùng
hoảng tinh thần, chậm rãi và cảm
động, buông ra từng lời phát tự thám
tâm:

— Trước đây chúng tôi có miệng
cũng bằng cảm. Nhiều điều uất ức
nhưng thân cá chịu chìm lồng, đành
nhẫn nhục cho qua ngày tháng.

« Giờ đây điều mong mỏi của chúng
tôi là được phụng sự chánh nghĩa
quốc gia thực sự và nghĩ đến tiền đồ
của tổ quốc ».

Họ lại nói tiếp:

« Các cô, các cậu thử nghĩ xem:
chúng tôi thì cực khổ dào dẻ, ngày
tắt mắt tối phơi trần thân làm lụng,
nhưng rồi, nghèo khổ cũng hưởn
nghèo khổ.

« Tặng gia sản xuất mãi, nhưng
năm tháng, chúng tôi cũng nghèo với
một đời u ám.

« Đời sống, không được ai nâng
đỡ cả.

« Làm nhiều, chúng tôi được hưởng
rất ít. »

Đồng bào trút hết bùi tâm sự cho
bõ lúc không dám hé răng.

28



Bạn Khai Ánh (Quảng Nam) :

1') Nước nhà đã độc lập, mà tại sao các thành phố như :

HAI PHONG, SAIGON, CHOLON, các Thị xã TOURANE, FAIFO v.v... vẫn còn dùng các tên phô chữ Tây, tên Tây? Như thế có gì là nhục đến Quabo thề không? Chính phủ có ý định cải đổi hoàn toàn cả danh từ không? Hay vì bạn việc nên chưa làm?

2) Vì tình thế thay đổi, vì không chịu nổi áp bức của Cộng Sản, một số lớn đồng bào ngoài Bắc phải rời bỏ quê hương sản nghiệp di cư vào phía Nam vì tuyển 17, tại sao Chính Phủ và các báo chí (mỗi của dân) không tìm cách chẹn bớt những chiếc miệng Cá Mập của một số chủ nhà vô lương, bắt chết và bóp nặn đến gãy cỗ bình hủi di truyền, hiện anh trai của cô là người hủi thiệt thụ. Sự kêt bạn trăm năm với cô ta cố phương hại chí cho chồng và con sau này chẳng? Nghe đâu rằng bình này có thể kéo dài 2, 3 chục năm mới khởi phát và là bình bất trị.

Hiện giờ tôi nên trả lời thề nào vì là việc quan trọng cho đời nô.

TRÀ LỜI.— Chắc bạn cũng đã am hiểu thứ bệnh hiểm nghèo ấy như thế nào rồi. Nhưng bạn cũng nên dò xét lại kỹ xem có đúng cô ta bạc phước như vậy không? Nếu đúng như vậy thì bạn nên cương quyết vì không những hại cho cả đời bên mà hại cả cho nòi giống nữa. Nhân loại đang trông mong ở các ông bác học tìm đặng những thứ thuốc thần hiệu để cứu khò cho những người không may này.

2) Chính tôi cũng đang thắc mắc như bạn và cần nhờ những người có đủ thẩm quyền « giải đáp » hộ. Chúng tôi xin nêu ý kiến của bạn lên đây để chúng ta là những kẻ có lòng, cùng nhau « lớn tiếng ». Lẽ cố nhiên chính phủ sẽ thương đến đám dân nghèo (?) và sẽ tìm mọi cách, mọi phương pháp để bênh vực và giúp đỡ, cho đồng bào bị bóp nặn.

Hoài Vinh

3) Đó là bốn phận của nhà báo. Một cơ quan ngôn luận đúng đắn phải lãnh hết trách nhiệm về bài của độc giả, đối với chính quyền và tất cả nhân dân.

Bạn Tâm (Huế) :

Trong các loại thuốc lá :

Philip, Craven A, Camel, Cotab, Méria rouge, Grand prix thứ nào hút hại nhất và thứ nào hút ít hại nhất? vì sao?

TRÀ LỜI.— Loại thuốc lá nào hút nhiều cung hại cả. Tốt hơn hết là đừng hút, hay hút rất ít. Hút « lơ thơ » vài điếu thôi chứ đừng liên miên hết điếu này nối điếu khác. Vì chất « ni-cô-tin » rất độc.

Bạn HOÀI PHONG (S.P. 4748) :

Bấy lâu nay tôi được đọc tất cả những giải đáp thắc mắc mà ông trả lời rất xác đáng. Bây giờ tôi cũng xin ông chữa giúp cho tôi chát bệnh thắc mắc như vầy:

Trên đầu ta có bao nhiêu sợi tóc?

TRÀ LỜI :

Bên đạo Phật có nói rằng một cái tóc là một cái tội. Hay nói ngược lại bao nhiêu tội là bấy nhiêu cái tóc.

Liệu câu nói ấy có đúng không hỏi bạn? Vì công việc nhà báo bận rộn nhiều, không có thời giờ để « đếm » hộ bạn được. Bạn thử đếm xem.

Xin nhắc bạn nhé: Khi đếm bạn nên nhớ tội thứ nhất là tội « đưa rớt vui » của bạn.

Bạn Ngọc Phát (K.B.C. 4154) :

Vừa rồi em tôi thú thật rằng quen một cô gái và đã yêu cô ta và nhờ tôi tác thành. Sau khi họ hồi ký biết rằng cô ấy có bệnh hủi di truyền, hiện anh trai của cô là người hủi thiệt thụ. Sự kêt bạn trăm

năm với cô ta cố phương hại chí cho chồng và con sau này chẳng? Nghe đâu rằng bình này có thể kéo dài 2, 3 chục năm mới khởi phát và là bình bất trị.

Hiện giờ tôi nên trả lời thề nào vì là việc quan trọng cho đời nô.

TRÀ LỜI.— Chắc bạn cũng đã am hiểu thứ bệnh hiểm nghèo ấy như thế nào rồi. Nhưng bạn cũng nên dò xét lại kỹ xem có đúng cô ta bạc phước như vậy không? Nếu đúng như vậy thì bạn nên cương quyết vì không những hại cho cả đời bên mà hại cả cho nòi giống nữa. Nhân loại

đang trông mong ở các ông bác học tìm đặng những thứ thuốc thần hiệu để cứu khò cho những người không may này.

« Lẽ mọn » của em trai chuốt lâm. (đó không phải là làm điều thất đức mà là nghĩ đến tương lai nòi giống tốt). Hoặc nói sự thật, đem bằng chứng cụ thể ra cho cậu em rõ. Bạn nên lựa xem điều nào thuận tiện thì áp dụng.

Đa tạ. Sẽ cố gắng để làm vừa lòng các bạn. Thân mến.

Khánh thành chùa Thới Bình

Ngày 19-20-21-22 tháng 10 năm Giáp Ngọ nhằm ngày 14-15-16-17 tháng 1 dương lịch năm 1954 tại Quán Tre, đã cử hành lễ Khánh thành ngôi chùa Thới Bình và có cuộc cầu nguyện Hòa bình và siêu độ các vong linh chiến sĩ.

Nhà ý của Ban sáng lập ngôi chùa là nêu gương hiền từ cho Nhân Dân và Quân Đội.

Cuộc lễ cử hành tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, Quántre.

Vào dịp này, Sư cụ Giác Ngộ và Hòa thượng Phật Ân có thuyết pháp.

Cuộc lễ kéo dài ba ngày. Thiện nam tín nữ đi lễ bái rất đông.

Hộp thư Tòa soạn

Bạn Ngọc Diệp (Bàchiều) :

Cám ơn bạn đã quá khen. Xin chiều ý bạn.

Bạn Lê Nga (Mỹ tho) :

Hoan nghênh. Bạn gửi tiếp nhé. Chắc bạn Thùy Hương cũng bằng lòng lắm.

Bạn Duy Năng (Nha trang) :

Khả quan. Sẽ đăng. Chờ nhé. Thân mến.

Em Hoàng Liên Hoa (Mỹ tho) :

Còn ít tuổi mà thích và yêu Việt văn như vậy là đáng khen. Nhưng đừng nản. Phải luôn luôn học hỏi và cố gắng thêm nữa nhé. Chúc sáng tác nhiều.

Bạn Hoàng Thu Hương (Huế) :

Vẫn của bạn nhé, lưu loát nhưng thiếu phần xây dựng chung ở đoạn cuối. Tin tưởng bạn sẽ viết nhiều, khả quan hơn. Thân mến.

Bạn Thanh Hùng :

Hoan nghênh. Chúng tôi đang xem. Thân mến.

Bạn Huyền Như (Tourane) :

Bạn có khả năng đấy. Cố gắng luyện nữa nhé. Đừng nản. Thân mến.

Bạn Túy Lan (S.P. 474) :

Bạn cố gắng lên nữa. Nhiều triển vọng. Chúc sáng tác thêm. Thân mến.

Bạn Đỗ thị Tổ Hà (Bồng Nai) :

Bà nhận được bài của bạn. Đang xem. Bà tạ.

Em Thanh Văn (Huế) :

« Lẽ mọn » của em trai chuốt lâm. Có tiền vọng đấy. Nên tìm những đề tài mới lạ hơn. Đừng than tiếc khóc Thu nữa nhé. Anh « bị » đọc cửu cát người. Buồn buồn là ấy. Thân mến.

Bạn Vũ Hùng (Phanrang) :

Đa tạ. Sẽ cố gắng để làm vừa lòng các bạn. Thân mến.

Quốc gia S.O.S.

(tiếp theo trang 15)

Dàn xếp những việc « lôi thôi » có quan hệ đến chính quyền là đặt vấn đề chính quyền. Như trong một bài trước chúng tôi đã nói qua là phải « năng lực và dân chủ hóa » chính quyền.

Phải làm cho dân chúng nhận ra rằng hạng người « có quyền, thế, tài lực » đã tự minh cải thiện quan niệm nhân sinh của mình, và đã hiệp nhau tranh thủ phúc lợi dân tộc. Có rõ rệt mục tiêu tranh đấu của mình, có biết mình muốn cái gì, có nêu gương đoàn kết và nhứt trí mới gọi được nhân dân nhứt trí với mình.

Chừng nào các đoàn thể có thực lực, có quần chúng ít nhiều, không chia rẽ nhau, và đoàn kết để làm việc phải cho nhân dân, tức là tranh đấu trên lập trường dân tộc, chừng đó người ngoại quốc, dư luận quốc tế mới tin tưởng ở ngày mai tốt đẹp của Việt Nam tự do.

Các đoàn thể có đoàn kết, có đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi cá nhân hay đảng phái, có cải thiện nội bộ (nhưng là cải thiện nội bộ, cũng là nói dân chủ hóa nội bộ) thì các đoàn thể ấy mới có thể đi con đường « chính trị nhân dân ». Mà có quả quyết đi con đường nhân dân mới hợp với nhân dân, góp sức nhân dân mà thành công cho quốc gia dân tộc.

Nói tóm lại là phải lành mạnh hóa chế độ mới gây được bầu không khí tin nhiệm.

T.V.A.

Viết ở hải ngoại ngày 11-11-54

NHÀ CHIẾT TỰ

HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người
trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoán chưởng ký được cả ngàn bài thư của các giới gởi về xem và khen tặng.

Dám quát quyết nói thẳng cuộc đời, sang hay hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRÀ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả hường giú xem đặc biệt 50đồng gửi bằng bưu phieu, hoặc dù số tem 50đ, nộp trong mười ngày quý Ngài sẽ nhận được bản đoán chưởng ký.

Bịa chí :

150/9 Frère Louis—SAIGON

Chú ý cần viết chữ và cho biết Nam hay Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.



Toàn nử ban Năm Phi

■ Khi thi đoàn Năm Phi cũng cố gắng vượt mức để làm hài lòng khán giả. Chẳng thế mà đã cố công luyện tập những vở tuồng đặc sắc của nử ban. Như vừa rồi đã diễn « Triệu tử đoạt Âu chúa » thành công đáng kinh. Mặc dầu có những khuyết điểm, nhưng tránh sao cho khỏi bước đầu tiên toàn nử ban ra mắt.

Hầm râu... xóm

■ Cũng trong chuyện toàn « nử ban » của Năm Phi ! Có các cô « biến » thành « Đực rựa » chẳng cần nhờ đến bác sĩ nào giải phẫu cả. Nhưng là Đực rựa « lợ can » nên lầm khuyết điểm cũng vui vui, ngô ngô đéo đéo. Chẳng hạn như như các cô làm thế nào mà « thông cảm » được chuyện có râu. Nên bộ râu của Trương Phi (do cô sáu Nết đóng) nó bắt mân mán, nó cứ vỗ kỹ luật hoài mà tựa dán tại dán xuống mỗi khi « có Trương Phi » à à la héo sang trời.

Chắc « có Trương phi » này cũng bức mình lắm, thì phải. Cố uất hận rằng tại sao trời lại bắt công chằng cho các cô có râu, nên mỗi lúc râu giàn rụng thì Trương phi lại phải lột hầm râu... xóm vỗ trật tự ấy lên bắt râu xóm phải trả về « nguyên quán ».

Đoàn Kim Thanh đang tìm « hồ lô kinh nghiệm »

■ « RỰC RỈCH » có tin rằng đoàn Kim Thanh sẽ ra mắt với những rường cột quá xá và cũng làm ngán vài gánh khác. Vì với Kim Chưởng, Thúy Nga, Út Trà Ôn, Thành Tao, Văn Niệm, Hoàng Giang thì sẽ làm mưa làm gió cả lò.

Nhưng bao giờ ra mắt đây các « hồ » và liệu có đầy đủ « hồ lô bùa bối » kinh nghiệm kinh niên để duy trì mãi mãi được không?

Nghệ chấn Nam thiên

■ CÁC ÔNG chủ tiệm buôn Cholon đua nhau tặng mèo nhung hoặc bức chướng cho các đào kèo Hồng Kong qua hát Cholon. Có bức chướng thau chử kim tuyển rằng : « Hà già thanh sắc ngũ phi phẩm » tặng kèo Hà Phi Phẩm có nghĩa là họ Hà là phi phẩm că về thanh sắc, nghệ thuật.

Đến như câu tặng « Nghệ chấn Nam thiên » thì quá đáng. Nghệ thuật của gánh hát Hồng Kong qua Cholon, đâu có đáng khen song đâu « chấn động » cả « trời Nam » của nước chúng tôi. Bấy lâu nay chỉ có các trận bão từ biển Trung Hoa xet tới là làm chấn động được các đường phố vì trời mưa như tin đồn.

Tình tăng !

■ HÀ PHI PHẨM của gánh Đại La Thiên vừa diễn ở Cholon được khán giả mệnh danh là « Tình tăng » nghĩa là ông sư có tình. Được cái tên ấy o họ Hà đã dồn tuồng « Tình tăng thau đáo Tiêu tướng quân » 48 đêm liên tiếp mới đủ cho khán giả H.K. và hời trước hát ở Quảng Châu phải dồn liên tiếp 40 đêm.

Vở tuồng « nay tả nỗi lòng » của một gã si tình bị thất tình đến phai đi tu. Song bụi trấn còn ương ngang nên gã « tình tăng » trốn khỏi chùa chiền lên den bên Tiêu tướng quân để viếng mộ người xưa.

Ở Cholon, luồng trên đây diễn liên tiếp một tuần lễ.

Tiếng gọi của Nghệ thuật

■ TRONG GÁNH Đại La Thiên, có một cô đào tên là Sở Tương Văn không phải kép Sở Khanh đâu ! Cô làm chết đám nhiều trái tim non vì thanh sắc của cô. Một thanh niên con một nhà triều phu ở Hồng Kông mê mẩn đến dỗi xin hiến hết sả nghiệp cho cô sau khi thừa hưởng của cha mẹ.

Được cha mẹ bàng lòng cho lấy Sở Tương Văn, si lang cũng được người yêu ưng thuận song với một điều kiện : « Chúng tôi chỉ lấy người cùng nghề. Anh thương em hãy vào đây học hát » Thế là si lang bỗ lầu đài, dinh thự đê ngày đêm sống với sân khấu.

Rồi cho chàng thiếu sò nàng, không thành tài được, trên 1 năm mà vẫn let đẹt « cầm đèn đỏ » trong đám kép hát.

Sở Tương Văn đào nhát nhì mà là vợ của một kép hạng bét nên nàng xấu hổ muốn bỏ nghề ca hát để làm nghề nội trợ.

Rồi một đêm nàng như vang vang nhẹ tiếng tiêu ai oán, như trách như móc người đã tham tiền mà lánchez nghệ thuật. Suy nghĩ vài hôm quyết ly dị với Ai tình đê trung thành cùng Nghệ thuật.

Thế là « anh đê đường anh, tôi đê đường tôi »... Sở Tương Văn chịu ôm cái thai trong bụng chờ khai hoa mẫn nhụy rồi về với sân khấu. Còn si lang trở về với cửa cao nhà rộng, không khôi ôm nỗi thất tình.

Mẹ tròn con vuông rồi, Sở Tương Văn lại là cô đào số dách, với đứa con gái do một người vũ nữ dưỡng. Hồn máu chung tình của người cũ, sẽ lại là một ngôi sao kinh nghiệp cho mẹ nó 18 năm sau chặng ?

Cái hén, cái xúi

■ HỒNG TUYẾN NỮ (Thúy Kieu trong cuốn phim quay ở Hồng Kông vừa chiếu ở Sài Gòn) và Mã Su Tăng (Kim Trọng) đã tới Cholon từ ngày 26 tháng 10 mà hal tuần sau không lên được sân khấu.

Người chủ rạp hát đã rước gánh Phi Kim Long của Mã Su Tăng, muôn diễn đầu. Vì mỗi ngày nghỉ thì vẫn phải trả cho Hồng Tuyển Nữ 13.000 đồng và Mã Su Tăng 9.000, không kể các tài tử khác. Lại còn tiền ăn, tiền ở, bao nhiêu nữa !

Ấy chì oái xui xéo chủ rạp hát. Bao nhiêu rutherford quẩn áo của đào kèo từ Hồng Kông gói qua do đường biển. Người ta đã tính thì tàu phải đến Saigon ngày 25-10 tức một ngày trước khi đào kèo tới bắng đường hàng không. Để đâu, chuyen tàu ôy lại đồi hành trình qua Phi Luật Tân trước rồi ghé Saigon. Ngày ghé Saigon lại nhầm ngày 2 tháng 11; một ngày nghỉ, không có ai ở nhà đoàn mà lánh các rutherford. Tàu lại chạy sang Singapour ngày hôm sau với những rutherford mà đào kèo cùng chủ rạp mong đợi mòn con mắt. Phải chờ tàu ở Singapour trở về Saigon chuyen sau mới lánh được.

Thật là « cái xui này cái ưng ». Nếu ngày 2-11 không là ngày nghỉ thì đâu rutherford quẩn áo chầu du qua Singapour để làm hại cho chủ rạp cả tuần lễ nữa !

SHAMBOUT, một nông dân nghèo khổ, sống vui vẻ bên người vợ hiền Paro và cậu con trai vừa mười tuổi, Kanhalala. Gia đình Paro hợp lực với cha già, tảng già hai mẫu đất để kiếm kế sinh nhai. Nhưng viên diền chủ có tiền của và thế lực đòi mua rẻ hai mẫu đất. Shambou nhất quyết từ khước vì hai mẫu đất đó là nguồn sống, là tất cả tương lai và sự nghiệp của gia đình anh.

Bực tức vì không mua được đầm đất để dựng xưởng, viên diền chủ liền lôi Shambou ra tòa xin tịch thu lập tức hai mẫu đất để trả món nợ.

Luật pháp cũng không còn giữ được công minh nữa, nó bị chi phối hoàn toàn bởi bàn tay khát máu của tên đại diền chủ. Tất nhiên là Shambou thua kiện. Tòa bắt Shambou phải trả cho chủ nợ 235 roupies trong kỳ hạn ba tháng. Nếu quá khoảng thời gian đó, hai mẫu đất kia sẽ về tay viên diền chủ.

Shambou lo sợ vô cùng. Chàng vội vàng về nhà thu thập tất cả những đồ đồng định đem bán để góp tiền trang trải món nợ, nhưng Paro can ngăn. Vì thương vợ, Shambou càng đau khổ hơn nữa, cả ngày chàng lang thang ngoài đồng, bỏ cả ăn uống, khóc than bên đầm đất mẫu sấp súp không cánh mà bay.

Một tia sáng thoáng hiện trong đầu óc, Shambou nhất định lên tinh, vì chàng nghe mọi người đồn đại rằng người ta làm giàu một cách rất dễ dàng ở Calcutta. Shambou khẩn gối lên tinh. Vợ chàng đèo dēo theo sau tiến đưa. Đi được một dặm đường, Shambou tạm biệt vợ, Paro gục đầu vào gốc cây khóc nức nở, trong khi Shambou bước nhanh lênh đênh đì.

Trên chuyến xe lửa hạng rẻ tiền, Shambou bỗng thấy Kanhalala. Cậu bé này đã trốn mẹ, theo cha ra tinh. Shambou sững sốt:

Tại sao mày lén trốn theo tao. Ở nhà mẹ mày lại đi tìm khắp nơi và chết vì buồn rầu.

Kanhalala nhanh nhau:

Con đã nhờ một thằng bạn đến bảo cho mẹ biết. Con ra tinh để giúp đỡ cha.

Hai cha con đến Calcutta giữa lúc thành phố đang sinh hoạt tung bừng. Tất cả cái gì đối với Kanhalala cũng lạ, hắn đã đứng dừng giữa đường để ngắm một cửa hiệu khiến xe hơi bóp còi inh ôi. Hắn ngạc nhiên hết sức khi thấy một ông mặc áo bằng loại vải giấy báo. Hắn thèm thường nhìn

HAI MẪU ĐẤT

Phim Án được giải thưởng ưu hạng tại đại hội điện ảnh Cannes 1954

qua ô kính, bên trong bày đặc dịu những bánh trái ngọt lành.

Shambou và Kanhalala lang thang khắp các phố suốt ngày mà không kiếm được một việc gì. Chiều đến, hai cha con mỏi mệt té ngồi dưới một pho tượng lớn của đô thị.

Con đòi rồi phải không? Ngồi đây coi đỗ đặc đẽ cha ra đàng kia mua một ít đồ ăn nhé.

Shambou đi khỏi, Kanhalala thấy ở góc đường một cậu bé trạc tuổi mình đang đánh giày. Nó men lại ngâm nghĩa bắng

bài của DUY MỸ

định ra đi nhưng nhớ cô em gái của bà chủ giấu lòng thương nên bà cho hai cha con

Shambou mướn một phòng. Đặt con nằm vào giường, Shambou liền ra phố kiếm việc.

Mày chục đẽ móc túi phải không? Không tao mời ở dưới quê lên với cha tao đẽ tìm việc làm,

Thế à. Tên mày là gì? Kanhalala. Còn mày.

Lalou. Mày ngủ ở chỗ nào? Tím cho tao một chỗ với.

Chỗ ngủ ấy à. Thiếu gì. Tao ngủ trong cái biệt thự nguy nga, quét vôi trắng ở trước mặt mày ấy.

Kanhalala trố mắt nhìn Lalou phi cười, nói tinh quái :

Thật đấy. Ngày đi đánh giày kiếm cơm. Tối về ngủ ở đó. Ngủ chung với tao có dám ba đứa đồng nghiệp, bảy ông ăn mày với vài... con, chó ghê.

Hai đứa bé đang chuyện trò thán mệt thì Shambou về. Kanhalala tạm

biệt Lalou, chạy lại với bố. Hai cha con nhầm nhầm bốc đồ ăn, nhai một cách đói khát, ngọt lành. Xong bữa ăn, hai cha con ngả mình ra đầu hè say ngủ. Shambou chợt tỉnh dậy thì gõ đỗ đặc đẽ bị kẽ cắp lấy mất rồi.

Thất vọng và hoang mang đến tội độ thi viên cảnh binh từ đâu đến và đuổi hai cha con đi. Kanhalala dẫn bố tới nơi ngủ của Lalou. Đang say giấc bên vỉa hè ngôi biệt thự đồ sộ, Lalou tỉnh dậy :

— Chỗ ngủ hả? Đây, còn khói, cứ nằm xuống không ai cầm.

Vì ngủ đêm ở ngoài trời, Kanhalala bị cảm, hai cha con thất thểu dẫn nhau đi kiểm phòng, nhưng tiễn không còn một xu.

Được một người hành khất chỉ cho nơi mướn phòng, khi gặp bà chủ thì bị bà ra điều kiện hết sức gắt gao, phải nộp tiền trước sáu tháng mới được ở. Shambou không có đồng nào

định ra đi nhưng nhớ cô em gái của bà chủ giấu lòng thương nên bà cho hai cha con

Shambou mướn một phòng. Đặt con nằm vào giường, Shambou liền ra phố kiếm việc.

Chàng lang thang trước những cặp mắt lạnh lùng của dân đô thị

Chiều đến, Shambou trở về nhà, đưa ngay tiền trả đỗ chủ một ngày rồi vào ngủ với con. Tang tảng sáng Shambou nghe tiếng kêu ú ó, chàng chạy sang phòng bên, lấy nước cho một ông già kéo xe bị bệnh. Uống xong hộp nước, ông già nhờ anh mang dùm chiếc xe kéo đi trả cho chủ. Shambou không ngần ngại, nhận lời và nhắc xe mang đi trả giúp. Tới đầu đường, một khách lạ gọi xe lại, Shambou dàn hạ xe, kéo người khách lạ ra « ga ». Được bao nhiêu tiền anh đem tất cả về cho ông lão già nua đang làm bệnh và có ý muốn học nghề.

Một ít lâu sau, Shambou đã biến thành một thợ ngựa người. Chàng đi kéo xe, nhịn ăn nhịn uống để dành tiền gửi về cho vợ hầu trang trải nợ. Shambou cũng không quên mua cho con một cái áo mới.

Ngày qua ngày, công việc làm đều đặn. Shambou và Kanhalala vui vẻ tin tưởng ở ngày mai. Dần dần công việc làm càng trở nên khó khăn. Kanhalala thương bố, rảnh lúc Shambou đi làm, liền mượn ông già đóng cho cái thùng

để đi đánh giày, thùng đóng xong, Kanhalala liền tới nhập bọn với Lalou. Mới vào nghề còn bỡ ngỡ nhưng được sự chỉ dẫn của Lalou, Kanhalala dần dần quen.

Buổi chiều Shambou trở về nhà, không thấy Kanhalala đâu cả. Shambou định ra phố tìm nhưng ông già đã can chàng :

— Bác đi làm về mệt, vào nghỉ đi. Tôi đi tìm nó cho.

Kanhalala chạy vội về. Nó do năm tiền cùng cái vòng vàng khoe ông già. Ông già hiền từ liền đỡ lấy hôm đồ nghề, vỗ vai nó.

— Bây giờ cháu mang tiền vào khoe với bố cháu đi. Tiền lần đầu tiên cháu kiếm được.

Kanhalala vui vẻ chạy vào buồng. Shambou nhởn day, Kanhalala xòe tiền trước mặt bố. Shambou liền cật vấn.

— Tao đã bảo là không được lấy tiền đi ra phố kia mà, Ai cho mày lấy tiền đi mua cái vòng này về đây.

Kanhalala đang ấp úng thì Shambou tắt lia lịa. Cậu bé khóc thút thít, ông già liền chạy vào :

— Sao bác lại đánh con quý của bác. Tiền của cháu Kiếm được giúp bác đấy.

Shambou ngạc nhiên, chưa tin, nhưng khi ông già xách cái hộp đánh giày vào thì chàng ôm chặt lấy Kanhalala, hôn hit.

Kanhalala chăm chỉ và thương bố vô cùng. Trong khi Lalou ăn kem với chúng bạn, nó không ăn, ngồi thu hình nhìn chúng bạn mút kem một cách ngon lành. Nó cũng không bao giờ màng tưởng đến chuyện đi xem kịch hoặc phim ảnh như bọn bạn. Nó nỗ lực làm việc để kiếm tiền giúp bố.

Về phần Shambou, chàng chạy xe nhiều hơn, không quản gì mệt nhọc. Một hôm vì sự động cõi của cắp tinh nhân trưởng giả : chị nhảy lên xe, bắt phông hết tốc lực, anh nhảy lên xe, thúc Shambou đuổi theo cho kịp.

— Hai roupies nếu anh đuổi kịp. Nhanh hơn nữa sẽ được sáu roupies. Nhanh hơn nữa.

Trong khi hai kẽ nhìn nhau cười rũ rượi thì hai con ngựa người dốc hết sức lực chạy. Đằng tiền quyến rũ Shambou. Một ngày làm kiệt sức chỉ được hai roupies, nay chỉ dán lên một chút được gấp ba. Shambou vừa đuổi kịp thi bánh long, chàng ngã vỡ đầu, gãy chân. Chàng nằm liệt trên giường bệnh. Ký hạn sắp hết mà chàng gấp tai nạn, không kiếm được

một xu nào, ngoài lợi tức nhỏ mọn của con.

Một hôm Kanhalala đang đánh giày thì cảnh binh tới. Bọn trẻ đua nhau ù té chạy, cậu bé Kanhalala tuột tay đánh rơi hộp đồ ra giữa đường, một chiếc xe hơi chạy qua cán nát. Thế là hết, hoang mang và lo sợ, nó liền theo đứa bé chuyên môn di móc túi để làm ăn. Sau một buổi móc túi, đứa bé chuyên môn móc túi chia cho Kanhalala 560 roupies.

Nó sung sướng quá, chạy té ủ về nhà đưa cho bố, nhưng khi nghe rõ cẩn nguyên, Shambou liền choàng dậy đánh con một trận roi bởi, nhất định không nhận số tiền bất lương ấy.

Ở quê, Paro không nhận được thư từ gì của Shambou và Kanhalala. Boán có chuyện gì chẳng lành xảy tới, nàng liền sắp sửa hành lý lên tinh.

Bơ vơ giữa đô thị, Paro không biết chổng và con ở nơi nào. Nàng hỏi hết người này đến người kia. Chẳng ngờ một tên sở khanh liền thừa cơ dấn nang về nhà định gõ gạc nhưng nàng vùng chạy ra đường, vừa lúc chiếc xe hơi nhào tới cán trúng nàng.

Dân hàng phố đồ tới xốc nàng lên bờ đường. Cùng lúc đó Shambou kéo xe qua, nghe có người hoạn nạn, Shambou băng lồng lại chỗ giúp, khi vừa tới nơi, thấy vợ mình, Shambou ôm chầm lấy vợ, khóc nức nở.

Kanhalala đặt được cái vi của một bà. Hắn lục soát khắp các kẽ, không thấy có gì cả. Thất vọng, nó ném mạnh cái ví xuống đất, một tờ giấy 500 roupies bặt khỏi. Mừng rỡ nó chạy biến về nhà. Ông già bạn đồng nghiệp của Shambou liền dẫn Kanhalala tới bệnh viện.

Thấy mẹ buộc băng trắng khắp mình mày. Kanhalala kêu thất thanh :

— Vì con ăn cắp nên mẹ gấp tai nạn. Từ rày con sẽ không bao giờ làm công việc này nữa.

Mếu móm, nó xé nát tờ bạc năm trăm vứt xuống sàn. Shambou ôm chặt lấy con, thòm thức.

Muốn bán

Villa meublée, đất rộng 1115 thước vuông, có diện nước, dépendances dày dặn, cách bãi biển Nha Trang 200 th., mảnh mè, cao ráo.

Hỏi tại 93 D'Orsay (trên gác) Saigon, hay biến thư cho Cosara Nha Trang.

Thời gian qua... Paro bình phục. Shambou cùng vợ con trở về làng cũ. Hai mẫu đất của chàng đã bị rào kin, công xưởng đang được xây cất. Tên địa chủ lòng tham vô đáy đã cướp giật mất nguồn sống cao quý của gia đình chàng. Shambou đau đớn thò tay qua kẽ rào bắc một nắm đất trước sự sua đuổi của gia đình viên địa chủ...

Gia đình Shambou đành bỏ làng ra đi về một phương trời vô định, có lẽ là đến tối vô cùng.

VỚI MỘT CỐT CHUYỂN sâu sắc, bằng những hình ảnh diễn hình, tàn nhẫn và cụ thể. Cuốn phim đã lột tả được một phần nào cuộc sống lao khổ của nông dân Ấn Độ. Cuốn phim cũng đã lột được mặt trái của xã hội Ấn, chưa đựng đầy rẫy bất công. Ở đây đã nỗi lên được những hành vi đẹp đẽ, cao cả của những con người lao động...

Tiếc thay, vì một lối cải cách « mới lạ » của một nhóm người thuê phim « tân tiến » đã giảng giải cuốn phim bằng Việt ngữ, không quên thêm thắt vào những câu triết lý rẽ tiền làm cuộn phim mất rất nhiều sự phong phú, tinh tế. Người ta có cảm tưởng rằng xem một đoạn phim lại bị bật đèn sáng lên để nghe giảng giải, không nêu là lối giảng giải nằm trong một mức khó nói, nghĩa là cách hành văn và điều nói như dập vào tai khán giả (mày, tao chi tớ, cùng những câu không thành câu, vô nghĩa).

Còn khéo gì hơn là phải nghe bài giọng nói đối chất nhau trên màn ảnh.

— Tiếng Ấn lộn với tiếng Việt (giọng nam do một nữ phát ngôn viên có làm ra vẻ ta đây nói hay !)

— Giọng nam lộn với giọng Bắc (giọng bắc do một phát ngôn viên có giọng « dở sống dở chết » cũng cố làm ra vẻ ta đây giảng giải hấp dẫn).

Sự thật thì rất khéo cho người nghe. Người ta cảm tưởng là họ cãi nhau trên màn ảnh.

Mong rằng những nhà thuê phim hãy phế bỏ cái lối « giảng giải tân tiến » này đi cho công chúng nhờ và cho các nhà sản xuất phim ảnh ngoại quốc nhờ với. Đừng bội phản giá trị của họ bằng cách « giảng giải loạn xạ » như vậy :

Muốn cho tất cả mọi người hiểu thì chỉ bằng đẽ nguyên phim nói tiếng bản xứ cõi phụ đẽ Việt và Pháp ngữ có hơn không?

DUY MỸ.

Esquisse d'un programme d'équipement du Viet-Nam (suite de la page 14)

Les études et les initiatives que demandent l'élaboration de programmes d'ensemble, les services de direction, d'exécution, de coordination et de contrôle qu'entraîneront, leurs applications, répondent aux besoins d'action et d'espérances que créent les aspirations légitimes des jeunes générations.

Pour les masses sociales :

La confiance dans un Gouvernement résulte plus efficacement d'un bien-être matériel.

La modernisation, la coordination et le développement des structures artisanales, formées par des valeurs d'expérience, doivent créer des engrangements de démultiplication qui, par la valorisation des exploitations et l'augmentation du pouvoir d'achat tant des exploitants eux-mêmes que des ouvriers qui leur sont solidaires, assureront la stabilité d'un équilibre de base amélioré.

**

L'action politique d'un Gouvernement est une synthèse de problèmes sociaux et économiques malheureusement trop souvent dominés par les problèmes extérieurs.

La stabilité sociale, dans son prolongement jusqu'au stade politique, doit donc procéder d'un programme économique assurant au maximum l'autonomie nationale et, partant, un prestige diplomatique renforcé par une indépendance financière.

(à suivre)

Phác họa một chương trình trang bị xứ sở (tiếp theo trang 14)

Đối với đại chúng trong xã hội

Chính quyền có mang lại cảnh nô cơm ấm áo cho dân thì mới mong thu được lòng tin nhiệm của dân một cách hiệu nghiệm hơn hết.

Thế mà chắc chắn là sự canh tân, sự phối trí và sự phát triển các cơ cấu thủ công, vốn do những tay nghề lão luyện lập thành, sẽ tạo ra mọi mối liên quan tăng bội giữ, nỗi cài thế ổn định cho một nền quân bình về cơ sở đã được cải thiện, vì các mối liên quan nô dã nhờ được nhiều vào sự tăng giá các nơi kinh doanh và sự tăng bội khả năng mua bán của cả phe chủ lẫn phe thợ lên.

Hành động chính trị của một Chính phủ vốn là sự tổng hợp của mọi vấn đề xã hội và kinh tế, ấy thế mà khốn thay thường thường vẫn có bao nhiêu vấn đề ở đâu ấy trấn át các vấn đề nô dã mất.

Vậy thì nền ổn định xã hội, ở ngay trong sự tiến triển của nó tới giai đoạn chính trị, vẫn phải bắt nguồn từ một chương trình kinh tế bảo đảm đến cùng cực lấy nền tự chủ quốc gia và, do đó, lấy uy danh ngoại giao được củng cố bằng một nền độc lập về tài chính.

ANH THI dịch
(còn nữa)

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục TẠI NHÀ KHIẾU VŨ GRAND MONDE Do cặp tài tử JOE, MARIANNA VÀ LISBETH TRÌNH BÀY

34

Nhân bản Nho giáo

(tiếp theo trang 13)

cầy về ba mặt hành động, suy nghiệm và rung cảm;

2.— Đào tạo ra một lớp cán bộ biết tôn trọng quyền dân;

3.— Đề cao tinh thần khoa học để đi tới kỹ nghệ hóa đời sống kinh tế của nhân dân.

Trong sáu năm qua, đảng Trung Cộng có làm nổi kỳ công ấy không? Nhất định là không. Vì cũng như ở Nga Sô trong 37 năm rồi, Nhân Bản Cộng Sản Đệ Tam là thứ nhân bản bóp nghẹt cá nhân, thiêng hóa cán bộ và giữ nguyên đời sống kinh tế thủ công.

Cho nên Mao Tử chỉ là kẻ kế tục Khổng Tử thôi, không hơn, không kém. Và rồi đây, nhân dân Trung Hoa cũng vẫn là cư sống một cuộc đời nô lệ: nô lệ đoàn thể, nô lệ chính quyền, nô lệ luồng cày. Đúng như về thời... Đông Chu liệt quốc vậy.

Không phá tan được đẳng cấp Nho lại (tức là giai cấp Thủ Lại), không giải phóng được con người khỏi ách thủ công thì nay cũng như xưa, thẳng dân của Mao Trạch Đông vẫn đúng như là thẳng dân của Hồng Tú Toàn, của Tào Mạnh Đức vậy.

KỶ SAU:

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Người Việt đáng yêu

(tiếp theo trang 18)

nhục với địch đó là thái độ của phong kiến: Duy Mật khác Hữu Cầu ở chỗ « không thành nhân thì thành danh ». Đúng như phong thái của Võ Tánh, của Phan Thành Giản, của Hoàng Diệu trước kia. Và gần đây thì Nguyễn Thái Học chịu chết chứ không thêm xin ân xá như Phó Đức Chính (Chính, đại biểu tư sản, rất có thể thỏa hiệp với địch: thực dân Pháp đã bỏ lỡ một cơ hội vậy). Và Phạm Quỳnh, và Ngô Đình Khôi, đại biểu trung thành cho phong kiến, chịu chết dưới mũi súng V.M. chứ không chịu đầu hàng như bọn « tư sản » Hồ Đắc Diêm, Phan Kế Toại và cả Huỳnh Thúc Kháng nữa, và cả « loại theo đuôi tư sản » đang lầm le ve vãn « sống chung » với Việt Cộng.

Cái chết « đặc kỷ tú » của Duy Mật và cái chết « bất đặc kỷ tú » của Hữu Cầu thật là một bài học lịch sử: ai tự thiêu mà chết? ai thối kén hầu địch rồi cũng chết!

KỶ SAU:

NAM TIỀN

ĐỜI MỚI số 141

— Chả đi đâu mà vội. Anh còn yếu. Hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít ngày. Chuyện ấy rồi tính sau.

Lực nói thêm để yên lòng bạn:
— Chỗ anh em ở chung từ nhỏ. Gia đình tôi cũng như nhà anh. Đừng có ngại ngùng gì cả.

Tinh cười, cảm động. Anh bắt gặp Nhàn đang nhìn anh, đôi mắt kín đáo triu mến.

**

TUY VÀY, một tuần sau Tinh đã đi làm. Xin vào sở cũng khá chật vật. Tinh phải khai, trình đủ thủ. Người ta điều tra rất cẩn kẽ về anh, những hoạt động từ hồi khởi chiến

đến giờ. Cũng may là Tinh còn giữ mảnh giấy phòng thích của chính phủ quốc gia. Cuối cùng thì Tinh được kể như là dân lương thiện.

Vì là chân thư mới nên Tinh chỉ được một số lương nhỏ ba mươi hai đồng một ngày. Sở làm tám tiếng, việc không lúc nào ngơi tay. Phản động thợ thuyền là người Trung hoa ngụ cư ở đất này. Họ di làm sớm, từ sau ngày yên súng nên lương được hậu hĩnh hơn người Việt, một số nhỏ hối cư hoặc di làm về sau.

Từ sở về nhà Tinh cũng ngồi hai cây số. Sáng Tinh dậy từ mờ đất tắt tưởi đi làm. Trưa về. Có hôm mét quả anh ăn cơm trợ rời ở luồn trên phố đợi giờ đi làm.

Những ngày nhà máy ồn ào trôi qua. Tuy vất vả nhưng đối với Tinh thì đã là một thói quen rồi. Bộ quần áo xanh trở nên người bạn thiết. Mùi dầu hôi, tiếng máy xầm xập, những lát búa nặng nề, đối với Tinh đã thành một lối sống.

Thế hệ của anh đương bắt đầu trong gai lửa. Lớp người bên anh thi sống trong một khí hậu bung bít. Nhưng những ngày đồng ruộng đã luyện cho Tinh súc chịu đựng với một niềm tin. Anh nhẫn耐 làm việc.

Mấy hôm đầu Tinh rất băn khoăn về chõ ngủ. Nhà

(đọc tiếp trang sau)



XX

Tôi có gặp Đạm hai lần, trong dịp đi công tác. Hình như bây giờ anh ấy theo bộ đội Tây Tiến rồi. Còn tôi thì, anh đã biết đấy...

Lực chép miệng :

— Chỉ có mình là giờ chẳng ra đâu vào đâu. Chiến tranh làm già dinh tan tác cả.

— Bây giờ anh đi lái xe phòng?

— Ấy hời v่ะ, tôi cũng định xin chân thư ký kia đấy. Nhưng sau thấy cái nghè kỵ quên chẳng ăn thua gì tôi dè cho nhà tôi di làm. Rồi tôi học lái xe. Bây giờ thì ra làm sếp phở. Cũng vất vả đấy. Nhưng kiếm nhiều hơn. Vả lại tôi thấy cái nghè này it ai dòm ngó hoạnh học. Tinh tôi lại hiếu động. Cầm cuộn suốt ngày trong bàn giấy không chịu được. Nhà tôi bây giờ cũng được tháng trên một nghìn. Tôi thì cả bồng lệnh cũng lợp lợp hai thiền. Cũng tạm mát mẻ.

Vợ Lực góp chuyện :

— Anh trước có đi làm với ông cụ nhà tôi phải không a?

— Vâng. Chịu thày anh Lực dắt tôi đi học nghề.

— Bây giờ xin vào nhà máy cũng dễ. Họ đương cần người

Lực gạt đi :

Kể từ 10-9-54 đời về địa chỉ mới



HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phòi, nhuận phòi, gián hỏa, trừ đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc

Thái-Bình-Dương

78 Boulevard Gaudot—CHOLON

35

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vĩnh Lộc

Binh! BAN tuy diễ! Dùng sơ!
Nếu quý Ngài biết dùng ngay thuốc:
ĐẠI-DỨC TIỀU BAN LỘ

Là một thiếp thuốc trị và
ngừa các chứng ban trái,
cảm nóng v.v. rất thần hiệu.

Tiêu BAN LỘ
Là một thiếp
hiệu quả
nhanh chóng
và không
tùy diễ!

DAI-DỨC

NHÂN CON NGHIA
牌馬

TỔNG-CUỘC: 372.ĐỒNG-KHÁNH.CHOLON
CHI-CUỘC: 103, DELAPORTE - NAM-VANG

Chai Brillantine BOBEL

Tức là xức dầu thơm thứ quý nhứt



Một người bạn luôn luôn trung thành

chặt lại vợ chồng trẻ. Nằm ở ngoài cũng bất tiện. Bên trong chỉ có một chỗ nhỏ thì Nhàn đã kê ghế bô. Tình cảnh ấy cũng khó nghĩ, như thế Sắc mời sang ở chung nhà. Vợ Lực đã có ý giăng một tấm màn hoa ngàn chiếc giường với khu bàn nước. Tối đến, Tình đẹp bàn ghế lại và kê giường vải ra nǎm. Dần dần anh cũng quên được sự bất tiện ấy. Nghèo thì cái gì cũng phải chịu đựng được tuốt. Có một mái nhà, một người bạn tốt, một việc làm đủ ăn những ngày ra tù, đối với Tình là một điều may mắn rồi.

Vợ Lực tuy tinh sắc mắng nhưng vò phải Lực một anh chàng bướng và thẳng nên cũng biết nè đôi chút. Mỗi khi chị ta định kèo nhèo gì thì Lực chỉ cần át đi một tiếng là êm cả.

Tình cũng khéo cư xử, ít điều tiếng nên không xảy ra sự gì đáng tiếc cả.

Gia đình của Lực bây giờ đã gần như gia đình của anh. Một người bạn ân cần, thực thà. Một cô em gái hiền lành luôn luôn kín đáo săn sóc đến anh.

Cuộc sống bắt đầu xoay chuyển đều đặn, cẩn cù, bình yên như guồng máy.

**

— Chắc Anh cũng có gửi bài đăng báo?

Nghe câu hỏi thân mật, Tình ngạc nhiên. Anh nhận ra người thanh niên mà đã hai tuần nay cứ đến chiều thứ bảy thi gặp ở hiệu sách này. Việc thứ nhất của hai người là giờ ngay tờ « Gió Mới » để xem mục hộp thư. Cũng như lần trước, hai người đều lại gặp nhau ở mục này. Tình nhìn người bạn mới bằng cặp mắt cảm tình. Anh gật đầu, nhã nhặn « vâng » một tiếng.

— Xin giới thiệu: tôi là Nguyễn Hoài.

Hoài còn trẻ, độ mười tám tuổi là cùng. Anh tự giới thiệu với giọng tự nhiên tuy hơi kiêu cách. Tình đáp:

— Còn tôi là Đặng Tình, cũng mới viết.

— À, thế ra anh là tác giả chuyện « Ánh lửa đêm Noel »? Chuyện ấy cảm động quá, Bây giờ tôi mới được gặp tác giả. Anh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

— Hai mươi mốt, anh ạ.

Tình có vẻ già trước tuổi, vẻ mặt diêm đạm, nước da xám đen. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã cũ và chiếc quần xanh vải dày loang vết dầu mỡ.

Câu chuyện giữa hai người đã trở nên thân mật.

— Trông anh có vẻ thư thuyên quá?

— Vâng, tôi làm thợ sửa máy xe hơi.

— Thế ư? Một nhà văn lao động. Hiếm lắm đấy.

Giọng Hoài vồn vã, dí dỏm. Tình thấy mến người bạn văn mới có giáng giấp một chàng thư sinh. Anh định hỏi về Hoài thì y đã mau mắn bảo:

— Tôi thi hiện nay còn dương đi học. Gia đình tôi chính ra ở Hà Nội. Nghỉ hè nên tôi xuống Hải Phòng chơi. Chẳng giấu gì anh, tôi cũng có chút máu giang hồ vặt. Quanh quần mãi 36 phố phường cũ kỹ, ngay lầm rồi. Xưởng Cảng đổi gió cho vui. Nhàn thè, bắt đầu viết.

— Tôi có đọc « Nắng sang thu » của anh. Giọng vẫn làm tôi nhớ đến Thanh Châu. Nhưng câu truyện thi mới lắm. Đọc văn anh người ta biết ngay là anh còn trẻ...

— Thường thường những nhà văn trẻ ở nước ta bay bắt đầu bước vào làng văn với một chuyện tình. Tôi thấy cái đó đã hơi sáo...

Hoài bảo với một giọng khiêm tốn. Tình cười:

— Không. « Nắng sang thu » tuy là một chuyện tình nhưng cũng đặc sắc lắm. Nó đã thoát ra khỏi những lề lối

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vĩnh Lộc

cũ. Có thể nói đó là một chuyện tình lành mạnh, mang rất nhiều thanh niênn tính và hướng về xây dựng nhân bản mới...

Lời phê bình tể nhị của Tình khiến Hoài ngạc nhiên:

— Tôi không tin rằng anh mới viết. Anh hẳn có một căn bản về lý thuyết văn nghệ?

— Vâng. Tôi có theo học được một thời gian trong lớp văn nghệ ở ngoài quê.

— Và anh đã từng viết báo?

— Có viết đôi ba bài phóng sự. Nhưng hẵn còn kém lắm...

Hoài bỗng trỏ xuống mục sách đang xem mà bảo:

— À, kỳ này anh có bài thi phải?

Hai người cùng chăm chú, cúi xuống tờ báo,

ở trên đầu mục Hộp thư, Hoài thấy đề:

— Bạn Đặng Tình.— « Muỗi ngoại ô » hay lắm. Xin cho biết địa chỉ liên lạc.

Tình đọc ngay ở giòng thứ ba, về Hoài:

— Đã nhận được « Quê hương mùa loạn ». Bỏ đôi đoạn, chắc bạn cũng hiểu. Có dịp, mời ghé tòa soạn.

Hai người nhìn nhau, chia niềm vui thông cảm.

Ra khỏi hiệu sách. Hoài vỗ vai bạn:

— Chúng mình ra bến xe uống nước đã rồi hãy về.

Đến một quán cà phê ở góc đường, Hoài kéo bạn, hóm hỉnh:

— Vào đây. Có cô bé này xinh lắm.

Hai người chọn một góc vắng, kéo ghế ngồi. Cô hầu bàn trắng trẻo chạy lại với một nụ cười ngoan ngoãn.

Hoài thân mật một phen:

— Trông em Foóng bữa nay xinh quá!

Cô bé nhìn Tình, e lệ. Cô hỏi nhỏ:

— Hai ông uống cà phê?

Hoài cười tinh tú bão:

— Quen rồi đấy. Biết ngay là mình chỉ tra cà phê.

Cô bé đi rồi, Hoài bảo:

— Cà phê ở đây đặc biệt lắm Chẳng kém gì cà phê Ngôn Hàng Giấy ở trên Hanoi.

Foóng đem hai tách cà phê lại. Hoài đón lấy, có ý chạm tay mình vào bàn tay trắng muốt của cô gái Trung hoa xinh xắn. Anh hỏi Foóng:

— Nhà Foóng ở đâu nhỉ?

— Dạ, ở Đường Cát dài.

— Số mấy chứ?

— Ông hỏi làm gì à? Foóng hỏi lại, hơi ranh mãnh.

Hoài duyên dáng đáp:

— Đề hôm nào Foóng nghĩ thi lại chơi...

— Tôi không mấy khi được nghỉ, ông Hoài à.

Tình rất ngạc nhiên và khâm phục anh bạn duyên dáng, đã khéo làm quen được một cô gái đẹp.

Hoài mặc một chiếc áo sơ mi cọt tay màu xanh lơ, Quần anh màu nâu lat. Trông Hoài, Tình đoán ngay anh thuộc vào một gia đình giàu có. Mặt mũi Hoài cũng sáng sủa. Đôi mắt đa tình. Vừng trán cao miệng rộng, khi nói, rất có duyên. Cử chỉ đôi khi hơi kiêu cách,

Foóng bỏ hai người ra tiếp một người khách mới vào. Tình hỏi:

— Trông cô ta như khách lai?

— Tui lai phản nhiều đẹp, anh nhỉ? Tên cô ta là Foóng, tức là Phương.

— Phương Lan gi đó. Chiều nào tôi cũng đến đây. Uống ly cà phê, ngắm người đẹp, tán chuyện bằng quoc.

(đọc tiếp trang sau)

Thần hiệu HÒI XUÂN TÁN

Chủ trị Cảm mạo thường hàn, phát nồng, phát lạnh. Hoặc ăn nhấm đồ lạnh lẽo, cho nên gây ra chứng bệnh ỉa mửa, tay chân co rút, tát chí rú liệt, hầm răng ngậm cứng, trong ruột quặn đau, tức là chứng bệnh thời dịch rất nguy hiểm đến tính mạng, lập tức dùng:

HÒI XUÂN TÁN

một vò liền thay kỳ công cầu cấp, như thành được, đi xa mua theo hộ thần.

Nhà thuốc: BÌNH AN CÁC
số: 43 đường Piquet—Cholon

QUÁN QUẦN TƯU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON



SIÊU QUẦN túu điểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả
và tay gá đẽ ráp thay những
chân cụt và tay cụt. Theo đúng
phương pháp của những nhà
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quản
y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON



Thế mà mình rủ đi Ciné mãi không đắt...

— Độ mười tám tuổi là cùng, anh nhỉ?

— Nhà nghèo anh à. Mẹ cô ta bán thuốc lá. Cô ta di làm, ăn cơm ở đây, tháng lịnh độ ba bốn trăm. Thêm tiền « puốc hoa » để chịu.

Hoài bảo :

— Mồm mép như anh mà không lung lạc nỗi thì cũng đừng đắn đáy :

Hoài tẩm lẩm cười. Tình ngầm Foong đang hầu khách. Người nàng nhô nhẫn. Khuôn mặt trái soan đóng khung dưới mái tóc uốn gợn gàng. Đôi mắt to, đèn lấp lánh. Mũi dọc dừa. Miệng nhỏ có cặp môi không thoa son, đều dặn. Hoài bảo :

— Foong đẹp như một Deanna Mỹ.

— Anh có hút thuốc không?

Tình lắc đầu, cảm ơn. Hoài bảo :

— Tôi cũng mới bén mùi it lâu nay. Uống cà phê mà không có một điều thuốc lá thơm thì như thiếu hẳn một cái vị gì... Tôi bày giờ thành ra quen hể cứ cà phê là phải có thuốc lá. Một thói quen hơi trưởng giả, anh nhỉ? Anh hút thử một điều chơi. Tình rút một điều thuốc, cười vô tư. Hoài hỏi :

— À, anh đã lập gia đình chưa? Nhà ở đâu?

— Mới hâm mốt tuổi đã lập gia đình gi! Tôi ở trọ nhà một anh bạn dưới Hàng Kênh.

— Vậy anh không ở với ông cụ bà cụ?

— Chết hết cả... Nghĩa là tôi mồ côi từ năm lên 9 tuổi,

(còn tiếp)

Dầu Cù-là

Mac-PHÉSU
GỐC MIỀN-DIỆN

MARQUE DÉPOSÉE

Đại túu lầu

SOAIKINHLAM

496, đường Thúy Bình — CHOLON. Téléphone N° 169

PHÒNG RỘNG RÀI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIẾU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :
Grand Restaurant SOAI KINH LAM
496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

ESTRAN VAN

Nhà bán Kiến thuốc Chuyên Môn

PTIQUE SCIENTIFIQUE
LUNETTERIE

12. PHAN THANH GIÂN SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

Giữ cho giấy quý Bà mới mải

Phấn HẢI QUANG
trắng, mịn không dính quần áo

Thuốc ho trái nho

PECTO-CHEERRY

MARQUE DÉPOSÉE

MAURUYEN 377 GALLIENI

Dai lý tại Việt Nam
Nhà Thuốc Kim Quan
SỐ CHO MỚI SAIGON

ĐẠI BỒ
NGŨ TẠNG TINH

LA-VẠN-LINH

**là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại**

Ăn không ngon, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài!

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tạng
Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biết
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ
đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tạng Tinh
La Vạn Linh được nổi tiếng nhất.

Tòng phát hành
Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON

Có đồn bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX

Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội

**Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sắm :**

1.— 1 gói
BEKINAN Tiên
(Eugulinine activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quản thủ số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp
LONKINAN Tiên
(Quineline activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên
98, Bd. Bonard — SAIGON

TÊ BẠI, PHONG THÁP và tất cả các bệnh do máu xấu
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu 39 Nguyen an Cư

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ
thầy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, trẻ
vui và mau lên cân — Có đồn bán khắp nơi đại lý Ta và Tân.
10 đồng 1 hộp có cả bột quế

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
lve dầu TÙ BI

Chủ trị con nít, ho nóng, làm kinh, bú khồng tiêu, sinh bụng.

Sãi, dẹn, ghè, lở thui lở tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tân

Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON — SAIGON

Golden Club



VĂN CHÁNH THƠ XÃ

115 đường Gia Long — Sau chợ Saigon

MỚI VỀ ! đầy đủ thêm SÁCH HỌC

Pháp và Việt cho học-sanh các trường Pétrus Ký, Gia Long Chasseloup, Marie Curie, Jauréguiberry và các trường tư.

— Các bực tiểu học, trung học, đại học và các ngành chuyên môn.

CẦN BẢN THẢO giá trị để xuất bản

SÉ XUẤT BẢN ! săn sóc cách nào cho sự học con em mau tănto i
của NGUYỄN HIẾN LÊ



CHÉMISE MAY SẴN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút. Col Indéformable Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette và Cravate tuyet'. Có Chemise Veste đủ màu.

SÂM
NHUNG

CƯỜNG HUYẾT TINH

Dụng dược phẩm hảo hạng, bào chế rất tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi bổ lại nǎn cản hưng vượng, thèm ăn sống lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt dễ thụ thai. Khi sauh rồi, Huyết xáu, tay chân lạnh, té nhức, nên dùng phục hồi sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam Phụ Lão Ấu trường phục.

Cường huyết tinh

Nhãn « Thần hò » sống đầy đủ sức lực khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường



Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON

Trương nhà Hồ

(tiếp theo trang 25)

Đồng thời, ở trong Nam cũng có những chữ do người Cao Môn đề lại, như Sadee (chợ sắt), Mýtho (Me-Sa : Bà trắng) Sóc-trăng (Srok Treang : Xứ lá kè) Bạc Liêu (Po Loen : Cây da cao), Càmau (Tuk Khmau : Nước đen) v.v...

MỘT TRANG TÌNH SỨ

Nhân nói đến danh từ địa phương mà nhắc nhở đến sông Ô Lâu, chúng tôi tưởng cũng nên nhắc lại một giai thoại đầy thi vị mà con sông này, đã chứng kiến hồi năm xưa.

Con sông này có một chỗ mà người ta gọi là Cây da, Bến Cờ đã chứng kiến một đoạn tình sử thiết tha và bi đát. Có một anh học trò xứ Nghệ vào Huế thi, đem theo một con cá gỗ. Đi ngang qua bến đò « Cây da » Bến Cờ, anh chàng phải lòng cô lái đò trê trung, xinh xắn... Hai bên thề nguyện và lấy con sông Ô Lâu làm chứng. Chàng ta vào kinh thi đỗ, trên đường về gặp lại cô lái đò và hẹn nàng về Nghệ thăm cha mẹ quê quán, xong thế nào cũng trở vào đê cưới cô lái đò cho kỳ được.

Cô lái đò muốn giữ một vật gì để làm kỷ niệm :

Ra vč cõi áo lại đây,
Đề đêm em đắp kẽo ngon gió tây lạnh lung !

Chờ đợi có hơi lâu, nàng nhẫn nàm tin bầy tin mà cũng không thấy chàng vào. Lúc ban đầu, thì chàng cũng có ý vào thật :

Thương nhau chẳng quản chí thân,
Phi Tam Giang cũng lối, đèo Ái Vân cũng tréo !

Nhưng sau, vì đường xa xôi cách trở và cũng vì cha mẹ đã lỡ cưới cho chàng một người vợ đồng xứ, mòn đăng hộ đối, nên chàng mới nhẫn vào :

Nhớ em anh cũng muôn vč,
Sợ Trương nhà Hồ, ngại phá Tam Giang !
Nàng mới phúc thu bằng hai câu :
Phá Tam Giang ngày rày đã lặng,
Trương nhà Hồ Nội tán dẹp yên.

Chàng vẫn cứ khu khu ở ngoài xứ Nghệ. Đợi mãi, nàng mới bỏ nhà ra đi :

Đốt lồng ăn nứa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương :

Đi ngang qua vùng Hồ Xá, Hạ Cờ là vùng đất hoang cỏ cây lúp xúp, xen lẫn với những rừng sim, rừng tràm là một vùng hay bị trộm cướp, nàng mới than rằng :

Đường đi cả lách cùng lau,
Cả tramped với nhau sao đành !
Nàng đi mãi, cho đến khi kiệt sức.
Người nhà « bùa lười » đi tìm đem về. Nàng mới than thân trách phận :

Dẫu kia kêt lá vì tằm,
Nỗi sầu thiếp giải mấy năm cho rồi !
Khi đã lành mạnh, nàng trở lại Cây da Bến Cờ để tiếp tục sứ mạng đưa khách sang ngang.

Đề trút tất cả mối sầu xuống lòng sông sâu, nàng mới hò một câu :

Tiền tài như phấn đỡ,
Nghĩa trọng như thiên kim,
Con le le mây thuở chết chìm,
Người gai nhân bạc nghĩa khốn tìm mắng chí !

Nhưng không hiểu sao, hình ảnh của người yêu vẫn in trong trí nhớ của nàng. Nàng cảm thấy một sự thiếu thốn lạ lùng. Rồi nàng mặc phải chứng bệnh tương tự làm cho nàng càng tiêu tụy. Một đêm kia, dưới ánh trăng tà thồn thức, nàng lao mình xuống sông Ô Lâu như Ngư Cơ thuở no.

Mãi về sau, có chàng thi sĩ đi ngang qua nơi này, nghe thuật lại câu chuyện tình làm ly bi đát, mới cảm khái mà dệt mấy vần thơ binh dị u hoài và thảm thiết sau đây :

Trăm năm nhiều lỗi hẹn hò,
Cây da Bến cờ: con đò khác đưa !
Cây da Bến cờ còn lưu,
Con đò đã thác năm xưa tê rồi !

VÂN THÁI
(Nha Trang)

SA ĐỌA

(tiếp theo trang 26)

bầu không khí lo sợ, chim đắm trong điệu nhạc trác tang dâm ô.

Còn biết bao tang tóc xã hội nữa. Cùng một thời đảo điên : loạn thư, loạn tinh, loạn danh, loạn lợ... Kẻ bất lương hống hách gấp thời. Người có ý thức (?) cõi chịu đựng.., vì biết làm gi đây (!) giữa cảnh nhả nhem, tuy vẫn biết « thức thời là nhìn thấy trong buổi tranh tối tranh sáng, màu sắc đang ngả theo hướng nào. »

Đêm dài vô tận bao trùm cuộc sống tăm tối nơi kinh thành nhợp nhúa. CÀU MUA, mưa trút đồ như thác ngàn ào àt tràn xuồng, tống sạch những rác rưởi xú uế, thối tha, mục rữa. Cần những cơn mưa vč dài, những hạt chồi xé không lồ... Trong khi ấy trời vẫn nồng nǎu, và gió chưa nồi...

Đêm vẫn lẳng chim trong tiếng nhạc rèn rỉ, thống thiết...

PHÙNG YÊN KHANG

HỘI CÔNG-THƯƠNG

SAIGON

Góc đường Vannier và Georges Guynemer

XUẤT NHẬP CẢNG

Điện Thoại số 22.137

SAIGON



Khóa dạy hàm thụ Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT NAM khóa học RÁP và SỬA máy VÔ TUYẾN BIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ. Bởi có lẽ hiểu bằng Việt Ngữ. Thực hành đầy đủ như ẤU MỸ. Hết khóa sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng về ngành chuyên môn.

Bàn trường đã đào tạo được rất nhiều anh em theo học được kết quả mỹ mãn. Ghi tên học lúc nào cũng được — Tại trường có khai giảng khóa :

1' HIEU THINH VIEN V.T.D.H.H. — 2' BIEN TIN VIEN — 3' RAP va SUA may thu thanh V.T.B.

Viết thư hỏi học tại trường Chuyên Nghiệp V.T.B. LECTASON 278, đường Trung Nữ Vương (P. Blanched) Saigon — D. T. 22.087.

VIEN BAO CHÉ LE NOM

THUỐC TRƯỜNG THỌ

Một dược phẩm bào chế theo phương pháp khoa học tối tân do bao nhiêu sự cố gắng để phối hợp dung hòa với những thuyết của 3 bác sĩ VORONOFF HAUSER và BOGOMOLETZ.

Đem tăng cường « sinh lực » giúp cho người đời sống lâu, trê trung « chậm già ». Có biệt tài giúp cho « dân ông suy nhược », tóc sớm bạc, chống lão hóa. Giúp « phụ nữ giữ gìn nhan sắc tươi thắm bền lâu, xoa bóp những nét nhăn » trên má ».

Giúp cho « trẻ em » sức khỏe « hùng cường tráng kiện ».

Muốn làm dài lý do số 30 đường Cl.Grimaud S.igon có bán các tiệm thuốc Hoa Việt.

Tâm y được từ thuốc gia đình Phượng ngựa cách trị tại nhà mình — tác giả Bác sĩ

Ngô nhơn Trọng bán theo địa chỉ trên đây.

Hộp thư tòa soạn

Bạn Thu Lan (Nhatrang) :

Bạn quá khen. Đọc thư bạn viết vui lắm. Bạn không đoán được đâu, Ba tạ chúc sáng tác tiến bộ. Thân mến.

Bạn Bich Ngan :

Đã nhận đủ. Đang xem. Thân mến.

Bạn Trần quang Nang :

Bài của bạn chúng tôi sẽ dành vào số Noel của Đời Mới. Phóng sự ấy chưa tiện đăng. Thân mến.

Bạn Ngô Đức Bổn (Huế) :

Thơ bạn tả « mắt em mơ, tinh anh vờ vắn » như thế là hay lắm (!) Nhưng không dâng được. Mong bạn hiểu. Chúc tiến bộ. Thân mến.

Bạn Hân Sinh (Huế) :

Một lối tả thực. Khả quan. Nên chú ý đến nhạc điệu. Thân mến.

Bạn Bich Nhung Lan (Bản Năng) :

Văn bạn viết khá đấy. Viết nhiều nữa nhé.

Bạn Quang Năng (Quảng Bình) :

Khả quan. Hoan nghênh. Thân mến.

Bạn Tân Ngũ (Saigon) :

Sẽ dành bài của bạn vào số xuân. Ba tạ.

Bạn Thành Văn (Huế) :

Rất cảm động những lời thành thật của bạn. Bạn cứ gửi tiếp. Cần những sáng tác lành mạnh đừng ủy mi.

Bạn Đăng Huỳnh (Huế) :

Bài thơ của bạn hay. Nhưng « bộ đội » nào đấy? Thân mến.

Liên đoàn Arập...

(tiếp theo trang 11)

Chánh phủ Pháp đứng trước một tình thế khó xử. Dùng vũ lực thì không biết bao giờ giải quyết xong vì các cuộc kinh nghiệm đã cho Pháp thấy giải pháp dựa vào vũ lực là giải pháp tai hại và phả sản. Hướng chi phong trào ở Algérie được Liên đoàn Arập giúp đỡ thì cuộc chiến đấu có thể kéo dài cả năm nay đến năm khác.

Chưa biết Thủ tướng Mendès France có biện pháp gì để gỡ rối!

Dời chỗ

Nhà bảo sanh « PHƯỚC MAY », 110 Boresse Saigon, (ngang bờ quanh nhì), do cô hai làm chủ, dời tại 171-173 đường Dumatier, dời kinh « LIÊN HOA », phòng rộng rãi, sạch sẽ, có bác sĩ mỗi ngày đến xem mạch.

Chủ nhơn kinh mòn
CÔ HAI

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ cũ) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bệnh đàn bà và con nít

Chuyên trị : Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khám bệnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ

Bác sĩ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung việt Đại biều
Hội Quốc tế Châm cứu

1) Chuyên trị bệnh đau mắt.

2) Chuyên môn châm cứu—Trị các bệnh khó bằng phép, CHÂM CỨU với các máy y điện tối tân. Bệnh nhức đầu dông, đau lung, tê thấp, tê bại, kinh phong, hen siêng, kinh nguyệt thất thường, bệnh tử cung, bệnh bao tử, bệnh âm suy, dương kém, bệnh cam tích ; con nít ốm xanh lâu lớn.

Phòng khám bệnh :

244 Arras Saigon—Trước thành Oma
giây nói : 21522

Mỗi ngày sớm từ 8 đến 12, chiều từ 3 đến 6 giờ
Chủ nhật nghỉ

BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »



Bảo Nghi An



Thuốc bô trẻ em

Chủ trị : Trẻ em gốc ban chưa dứt, thê chát yếu, èo uột, thân hình tiêu tụy, tỳ vị hư nhược, ăn uống không tiêu, thường đờ mồ hôi dầu, bụng và trán hầm hầm nóng, cam tích v.v...

Hoàn-cầu Dược Phòng
99. Quai de Belgique—SAIGON
CÓ BÁN KHẨP NƠI

BẢN ĐỌC THÂN MẾN

Yêu cầu các bạn mua báo dài hạn
mỗi lần đổi địa chỉ tin cho Ty Quản Lý
biết để tránh sự lạc báo.

Thư bảo đảm gửi về nhà báo xin để
địa chỉ :

Ô. Trác Anh, 117 Trần Hưng Đạo
(Chợ cũ).

Bưu phiếu, ngân phiếu xin để tên :
Ô. Trác Anh hộp thư 333 Saigon.

(Chờ dùng để tên ông chủ nhiệm :
Trần Văn Án).

Giá báo Dời Mới

dài hạn ở Nam Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

3 tháng..	60
6 tháng..	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin để tên :
Ông TRÁC - ANH
Hộp thư 333—SAIGON

Đề được CHÂN LÝ HÓA đời
minh nên xem tạp chí

TÌM HIỂU

THÔNG-THIÊN-HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-dức, không
dâng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá
Chân-lý

Giải-quyet nhiều vấn-dề khó-khăn
khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì ? và Sứ
mạng của Ta đối với Ta, đối với
Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bảo, Công-chức, tư-chức,
thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim
Hiểu Thông Thiên Học.

Bảo-quán : 33 đại-tá Grimaud—SAIGON
Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN
Chủ bút : NGUYỄN-THỊ-HAI



BASTOS Luxe

Đè được CHÂN LÝ HÓA đời
minh nên xem tạp chí
TÌM HIỂU

THÔNG-THIÊN-HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-dức, không
dâng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá
Chân-lý

Giải-quyet nhiều vấn-dề khó-khăn
khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì ? và Sứ
mạng của Ta đối với Ta, đối với
Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bảo, Công-chức, tư-chức,
thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim
Hiểu Thông Thiên Học.

Bảo-quán : 33 đại-tá Grimaud—SAIGON
Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN
Chủ bút : NGUYỄN-THỊ-HAI

MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

Hàng đúc TRÍ-BỘ

Số 87, đường Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Lanh đúc, tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc
tặng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo—CHOLON

Có nhiều món giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

GIỮA CÁC BẠN CHƠI ẢNH



Bàng Bá Lân
LỊCH SỬ
1953

RẠNG ĐÔNG

(Ảnh của Bàng Bá Lân)

VÀI NHẬN XÉT.— Với bức ảnh « RẠNG ĐÔNG » ta không nói nhiều đến phần kỹ thuật của nhiếp ảnh gia kiêm thi sĩ họ Bàng này. Những vật chính phu được xếp đặt gọn gàng cân đối không thừa thiếu. Máy ngôn ngữ, điều hòa (enharmonie) cũng châm để bù ruộng thả gặt.

Nhưng ta hãy xét về phần nội dung của bức ảnh xem tác phẩm « RẠNG ĐÔNG » đã nói được những gì?

Phải chăng tác giả chú ý đến cuộc sống t菴 tối cơ cực của lớp người cày sâu cuốc bầm. Tác giả cảm xúc và muốn ghi lại những hình ảnh một nhọn lam lũ của người và vật để mong tìm đến một NGÀY MAI tươi sáng như đón nắng vùng Đông?

« Rạng đông » của tác giả hay là cuộc sống của toàn dân trong thế giới tự do mừng vui bừng lèn như nắng ban mai chứ gì?

Nhưng tác giả có khi lại được:

— Sắc người trong cuộc sống thô thiển này chia?

— Nhìn « động tác » (action) của nông phu chúng ta có cảm thấy được sự mệt nhọc, cố gắng để thắng bao nỗi khổ khăn lạy lội không?

— Người và vật có hồn hoan « đón nắng » ban mai không? v.v..

Mong các bạn yêu nghệ thuật nhiếp ảnh trả lời hộ.

**

SÁNG TÁC một tác phẩm nhiếp ảnh cũng như sáng tác một tác phẩm văn, thơ, nhạc, họa v.v., cái nói lên được tức là phải nói đến

phản xạ dựng « lành mạnh » của ngày mai tự do sáng lạn thật mà da số nhân dân hàng mong muôn, và như thế, tức là con người nghệ sĩ đã làm tròn sứ mạng của nhất dân úy thác giao phó cho.

Bà dành rằng nói niềm mongước và sự rung cảm của con người nghệ sĩ phải đồng hòa với cảnh vật đề cao tạo nên tác phẩm mình mong muôn hay nói ngược lại, mình phải thai nghé và xếp đặt đề thu gọn vào óng kinh nhong ý mình đã định.

Vậy tác phẩm « Rạng đông » này đã làm thỏa mãn tác giả và làm thỏa mãn chúng ta chưa?

Hãy tác giả và các bạn cũng đồng ý với tôi rằng chúng ta có nên tiến cục khai lối người lam lũ trong xã hội này phải nhìn xuống vùng bùn lầy như thế này mãi không? (tảng sắng không lọt vào khuôn mặt của người nông phu).

Tại sao nguồn nghệ cảm của chúng ta lại không « cố » xếp đặt « bắt » họ phải hân hoan nhào lăn đùa nắng sáng vào đôi mắt tin tưởng ó ngày mai (?) để kết quả là tác phẩm có thể « nói » lên được: Nếu một tác phẩm nhiếp ảnh nói hết được cho « tròn » nghĩa là tên tác phẩm nó mang thì thử hỏi tác phẩm ấy có thành công không? Như thế có nghĩa rằng đặt tên cho bức ảnh này chưa được chính vậy?

MINH ĐĂNG KHÁNH