

Wazan
AP95
VG
D64+

ĐỜI MỚI

Số 139 Từ 7 - 11 đến
14 - 11 - 1954

CLICHÉ-DAU

NỀN NHIẾP ẢNH Việt Nam bắt đầu tiên mạnh mẽ và rõ ràng từ năm 1933; những tác phẩm xuất hiện khá nhiều và đã có một địa vị xứng đáng trên báo chí khắp toàn cõi Việt Nam.

Đến nay nền nhiếp ảnh Việt Nam còn góp mặt với quốc tế nữa. Trong năm vừa qua, những khen tặng, những huy chương danh dự từ các nước bên trời Âu tới tấp bay về Việt Nam.

Một bước tiến quan trọng, đánh dấu trên lịch trình tiến triển của Nhiếp ảnh Việt Nam, là sự đổi hướng rất đáng kể, một sự đổi mới quan trọng.

Giữa sự giao

tranh cũ, mới ấy, một số Nghệ sĩ Nhiếp ảnh lưỡng lự giữa hai nền đường. Có một số ra sức canh tân hẳn đường lối xưa nay; trong lúc đó vẫn còn một số cố niều lại những cái gì quen thuộc với họ. Hai nhóm nghệ sĩ bắt đầu hoạt động cho môn phái của họ.

Môn phái cũ hay chủ trương căn bản của Nghệ thuật Nhiếp ảnh là kỹ thuật.

Kỹ thuật đóng chủ trọng hơn cả là nòng cốt của tác phẩm. Các nghệ sĩ thuộc môn phái này, bảo rằng: « Tác phẩm Nghệ thuật Nhiếp ảnh là con đẻ của kỹ thuật. Ảnh là một sự dụng ligô đen và trắng. Trắng là do sự dâng rải ánh sáng và đen là sự có mặt của bóng tối ». Như vậy, muốn có một tác phẩm, nhà Nhiếp ảnh làm việc một cách rất khoa học, cân lượng ánh sáng và bóng tối, nhò đến một chiếc máy tính yểu; hơn nữa, cảnh vật theo một quy luật nhất định, góc cạnh được đặt ra trước cảnh vật.

Với môn phái này, tác phẩm trước nhất là phải rõ ràng, minh bạch, góc cạnh và cách xếp đặt cảnh vật phải đúng luật, nghĩa là những điểm chính (point fort) và điểm phụ (point faible) phải ở vị trí của chúng. Nếu tác phẩm thoát ra khỏi những quy luật ấy thì sẽ bị « bỏ rơi » và « phê bình » ngay.

Chúng ta phải công nhận một tác phẩm đúng quy luật, là rõ ràng, đen trắng đủ điều; nhưng nói đến phản hồn, thì tác phẩm đó không có, hay có chăng nữa thì cũng ít thôi. Cho nên tác phẩm thành « cảm » và tuyệt nhiên tự nó không « nói » lên được gì cả. Vì thế những tác phẩm của phái này khi trình bày ra, người xem chỉ bết đẹp mà thôi và khi ra về thì quên gần hết những gì đã thấy.

Tác phẩm không có sức lôi cuốn và không « rung cảm » lòng người được. Một cảnh rừng núi, một gốc thông già săn sùi, trông rõ từng thớ da, những lá thông óng chuốt trong ánh nắng; trong không trung, lồng lờ một vài đám mây bạc trời qua, dang xa nút rừng trùng điệp, rõ từng gốc cây khóm cỏ; « thế trận dàn xếp » rất chính, tác phẩm không hề có thiên lệch, nặng nhẹ. Xem bức ảnh ấy, chúng ta phải nhận là rõ ràng, khoái mắt. Vài đùi máy móc, nghệ sĩ chỉ cần có một sức hiểu biết kỹ thuật trung bình, cũng đủ tạo nên những tác phẩm như thế.

Do ý tưởng đó, môn phái mới, tức môn phái dung hòa ý thuật và ý tưởng, ra đời. Một nhóm nghệ sĩ thuộc thế hệ mới nhai đầu lên tranh đấu. Trong giai đoạn này có sự tranh chấp kịch liệt giữa hai nhóm « cũ » và « mới ».



Nghệ thuật Nhiếp Ảnh
Việt Nam

KỸ THUẬT VÀ Ý TƯỞNG

hay hai môn phái Cũ và Mới

thật, gợi được trong trí người xem một cảm thông với cảnh vật. Tác phẩm Nghệ thuật Nhiếp ảnh phải có sức « thâm bí » lôi cuốn người xem và phải làm cho người xem tưởng như họ sống thật trong không gian, thời gian của tác phẩm.

Công việc sáng tác của nghệ sĩ Nhiếp ảnh khó khăn dần. Họ cần sống với họ nhiều hơn; họ sống với ngoại cảnh thân mật hơn và tác phẩm hiếm hoi, mặc dầu quy luật giảm bớt điều kiện máy móc trả nên ít quan hệ. Sự rõ ràng và sắc bén xưa chỉ được chú trọng một cách có « chừng mực » thôi.

Tuy thế, căn cứ ở hai cuộc triển lãm Nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam ở Hà Nội và cuộc triển lãm « Sud Est » tổ chức ở Saigon trong năm vừa qua, chúng ta thấy rõ sự thảng thê của phái mới. Tác phẩm phần nhiều « nói lên » được nhiều ý tưởng sâu sắc, « cách dàn thế trận » dễ dàng khoáng đạt và nhẹ nhàng nhưng vẫn không rời quy luật cũ.

Với một kỹ thuật vừa đủ gọi một ý tưởng cao siêu, các nghệ sĩ mới đã dùng nhiều tác phẩm đáng kinh ngạc. Gần đây, trong số nghệ sĩ phụng sự phái mới đặc lực nhất có thể nhắc nhở đến Cao Đàm với « Lý thái Bạch » say sưa, với chân trời sáng rực của « Thủ giang hồ ». Nguyễn Khoa Lợi với một hoang mang cho « Lòng người ». Minh Thành bày tỏ sức tôi (Mes Efforts) một cách tráng túc và mạnh bạo, Lê Anh Tài với những ý nghĩ musing lung thắc mắc trong « Võ Đè » Minh Tuyền lại khéo gối cả một bài luận lý thuần túy Á đông trong « Cho vẹn chữ tòng » v.v...

Nhóm người cũ đã lui dần, sức tiền của phái mới hùng hổ thêm. Người ta đã chủ trọng đến Nghệ thuật Nhiếp ảnh và xét ngang với Hội họa và các ngành khác. Người ta đã rung cảm trước một tác phẩm Nhiếp ảnh như khi đọc một bài thơ.

Với tất cả những sự cố gắng của những nhóm người trên, Nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam đã bước những bước rất vững và đã đến một mức đáng kinh ngạc. Nghệ sĩ đã dấn lối đưa đường cho một số người và Nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam đến một hướng mới, có đủ điều kiện để làm trọn nhiệm vụ: nêu rõ màu sắc thuần túy của dân tộc, lợi dụng được sự lôi cuốn của nó để hướng dẫn thị hiếu quần chúng đến một con đường sáng sủa, lành mạnh và đẹp đẽ hơn.

MINH TUYỀN

(Trong Club 6x6 Hội Nhiếp Ảnh
và Điện Ảnh Thần Kinh).

Sử dụng hòa kỹ thuật và ý tưởng được nhiều người công nhận. Theo họ: « một tác phẩm của nghệ thuật Nhiếp ảnh là một sự ghi lại những rung cảm của nghệ sĩ trước ngoại cảnh ». Họ nói ra một ví dụ cụ thể: « Kỹ thuật là xương khô, thịt da là ý tưởng và con người là một tác phẩm ». Họ công nhận muốn dụng tác phẩm phải cần đến kỹ thuật vững chắc, thêm vào đó, một ý tưởng do sự rung cảm của nghệ sĩ, mới gọi là dù.

Tác phẩm phải tự nói « nói lên » được một ý tưởng gói ghém một nội dung sâu đậm, bộc lộ được một cái gì cao siêu, hơn sự



ÔNG HIỀN NEHRU !

BẠN có biết ông Nehru không ?

Chắc là Bạn cũng như tôi chỉ nghe tiếng, chỉ biết qua tư tưởng và đường lối chính trị của ông.

Người ta nói và sách chép rằng ông Nehru là một nhà ái quốc Ấn Độ, một chiến sĩ của chủ nghĩa xã hội. Hiện nay ông là Thủ tướng Ấn Độ, cầm vận mạng 400 triệu chúng sanh.

Kể ra ông Nehru là một kiện tướng chính trị của thế giới ngày nay. Ông được các nhược tiểu dân tộc Đông Nam Á tin tưởng và trông mong nơi ông một cái gì; ông cũng được các cường quốc Âu Mỹ kính nể.

Đối với ông Nehru nhân loại có chờ đợi một giải pháp hòa bình. Ông là sứ giả hòa bình, và chính ông khi viếng Bắc Kinh cũng tự cho là người có thiện chí xây dựng hòa bình.

Vạn tuế ông Nehru.

Ông thăm viếng tiêu quốc Việt Nam tự do với tư cách nhà lãnh đạo « cường quốc thứ tư » (chính ông cho rằng Ấn Độ sẽ là cường quốc thứ tư), và viếng thăm một cách chớp nhoáng.

Qui hóa thay, mặc dầu là ông « ghé » lại Saigon trên đường về Tân đê Li !

Bá Đương tôi có điều thắc mắc muốn hỏi bậc đại nhân. Hỏi ông có tin tưởng chăng ở việc ông vừa làm. Là bắt tay Trung Cộng, để huề sống chung với độc tài.

Bên tai thằng tôi vắng nghe ông diễn thuyết ở Bắc kinh, hô to rằng: « bạo lực chỉ rước bạo lực, chỉ đem lại kết quả tại hại ». Ông diễn giảng trước các nhà lãnh đạo cộng sản, trước chiến sĩ theo chủ nghĩa Xít ta linh.

Phải chăng ông Nehru vừa bắt tay với Chu « đồng chí », vừa khuyên lơn Cộng sản chớ có dùng bạo lực. Thế là ông nửa tin nửa sợ đó. Mà ông có sợ là vì còn nghi. Mà nghi là « úp mở ».

Thì chánh sách « sống chung » của ông cũng là chánh sách úp mở. Ấu cũng là thái độ của người hiền triết.

Quả là ông Nehru áp dụng thuyết dung hòa, đi con đường của các bậc hiền đạt Á Đông. Ông chịu khó dạy dám người (Cộng Sản) có cái đại chí dạy cả nhân loại và tin tưởng rằng mình làm bá chủ thế giới.

Ông có lòng thành và can đảm chống bạo lực giữa đám người chủ trương dùng bạo lực.

Hay thay ! Tốt thay !

Nhưng Bá Đương tôi nhớ lại thì ông là chiến sĩ xã hội. Nếu thắng tôi không làm thì ông cũng « biện chứng » như các nhà « biện chứng » Xít ta linh. Ông dư biết rằng không thè nào dùng nhân nghĩa mà cảm hóa được hạng người không biết có nhân, có đạo, có nghĩa. Mà sao ông Nehru còn nói nhân nghĩa ?

Phải chăng đó là vì đức tánh hiền triết của ông, vì tâm Phật của ông ?

Phải clăng ông muốn làm cho :

« Vạn gia sanh Phật
Nhứt lộ phước tinh. »

Nhưng khờ thay Bồ tát gặp phải Ma vương. Bá Đương tôi sợ rằng

Phật lành sẽ bị ma ác hám hại, rồi ra :

Vạn gia sanh qui.
Nhứt lộ ác thần.

Thế giới có gì lạ?



● Hôm 27-10 tại trường Nasser suýt bị ám sát, trong khi ông đến thuyết trước một đám đông trên 100.000 dân chúng Ai cập tại công trường « Giải phóng » ở thủ đô Alexandria. Hung thủ dùng cách ông 12 thước, hàn 6 phát súng lục song khôn : trúng ông, chỉ làm cho hai sĩ quan bị thương nhẹ. Va đã bị bắt cùng 4 đồng phạm, tất cả đều thuộc là chục « Huynh đệ Hội giáo ». Thủ tướng Nasser sau vụ mưu sát này, vẫn diễn: tình dục hết bùi dễn vẫn.

● Đầu năm Lewis Strauss, chủ tịch ủy ban nguyên tử nã g Huế kỳ, vừa tuyên bố rằng nếu năm 1959 đã có những vũ khí nguyên tử thì thế giới chiến tranh đã không xảy ra. Ngày nay vì nguyên tử không còn là quyền của một cường quốc nào nên có thể lạc quan mà tin rằng không xảy ra thế giới chiến tranh được. Các chính khách thế giới sẽ phải suy nghĩ rằng nếu có chiến tranh nguyên tử thì vẫn minh lòn cầu sẽ tiêu tan thành tro phóng xạ

● Tại L.H.Q. ủy ban kinh tế phụ trách về Á châu đã nhóm xong phiên hàng năm Bốn nước Pháp, Mỹ, Anh, Nhật, Nga, đã nhận lời giúp các nước Á châu khuếch trương việc áp dụng điện lực

● Tổng thống Eisenhower đã định ngày 8-11 sẽ trình trước Thượng Nghị viện Mỹ hiệp ước liên minh Đông Nam Á và hiệp ước Paris về liên minh Tây Âu, để nghị viện chuẩn y.

● Dự luận Paris đang chú ý đến những ký ức của đại tướng De Gaulle vừa xuất bản. Vài báo được đặc quyền trích đăng những phần chính, thuật lại các biến cố ở Pháp trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh với Đức. Những ký ức của De Gaulle đã gây ra một vài cuộc bút chiến. Đại tướng Weygand, tổng tư lệnh Pháp hồi tháng 5 năm 1940, bị nói tới trong nhiều đoạn cuốn ký ức, đã kịch liệt trả lời đại tướng De Gaulle. Trang sr Isorni cũng trả lời về đoạn nói về Tổng chế Pétain.

● Hết Oleansville (Phi châu) bị tai trời ách đất, thì nay lại đán tinh Salerne (Ý) bị thủy tai khốc hại làm cho gần 500 người chết và 42.000 dân không có nhà ở. Nhiều vùng lân cận cũng bị tàn lây.

● Bà Ollier, nhơn viên sở quán Pháp tại Úc đại lợi, bị bắt về tội gián điệp, vừa bị đưa về Pháp. Theo dự luận báo chí, bà đã thông báo cho sở quán Nga hay nhiều tin tức quân sự.

● Một vụ rắc rối ngoại giao vừa xảy ra ở Moscou giữa Nga Mỹ, làm cho đại sứ Mỹ Bohlen phải can thiệp với ngoại giao Molotov. Nguyên là bà Sommerlatte, vợ một nhơn viên trong tòa đại sứ Mỹ, cùng một bạn gái đi đạo phố. Bà họp một bảy trê Nga số, đứng trước một tòa nhà đang bị phà hủy để chụp tấm hình chori. Một thầy giáo Nga thấy vậy cho là tòa nhà đó nát sẽ nhục dân quốc thề của sinh nhân phản đối, khuyên bà Sommerlatte nên đưa bảy nhô đến một câu lạc bộ mà chụp hình.

Bà nghe theo lời và đến một câu lạc bộ. Song bà đã đề phòng, kêu điện thoại báo trước cho chồng bà hay. Khi bà tới câu lạc bộ thì bị một người thợ Nga khiên trách bà. Chồng biết chuyện xảy ra cách nào, chỉ biết Moscou tố cáo bà đã tát tai người thợ Nga ấy. Bà bị giữ ở bốt cảnh sát mất 90 phút. Chồng bà tới nơi thì trớ rời. Bây giờ đại sứ Bohlen can thiệp với ngoại trưởng Molotov chắc là để phản đối thái độ của cảnh sát Nga.

● Tổng thống Eisenhower bồ nhiệm một người da đen làm thiếu tướng không quân Mỹ. Ngày là ông Olivier Dawis, 41 tuổi, hiện đang giữ chức giám đốc trường huấn luyện những không lực Mỹ ở Viễn Đông. Báo chí cho rằng trong lịch sử Mỹ, lần này là lần đầu tiên một người da đen được lãnh chức thiếu tướng không quân.



AI VIỆC ĐÁNG KÈ trong tuần vừa qua là thái độ của Việt Minh ở Bắc Việt và cuộc hành trình của Thủ tướng Nehru tại Đông Dương.

Đối với Pháp, Việt Minh sẽ tôn trọng các quyền lợi kinh tế và văn hóa của Pháp với mục nào? Đó là điều mà ông Sainteny, đại biểu Pháp ở Hà Nội, đang cố gắng tìm để biết. Dự luận Paris không được lạc quan cho lắm, nhất là sau khi đại sứ Trung Hoa và đại sứ Nga rời khỏi Hà Nội: Trung Hoa cử ông Liu Kwei Po, còn Nga cử ông Lavritchev. Sau khi hai đại sứ này lập trụ sở ở thủ đô Bắc Việt xong, trong báo « L'Aurore », ông Benazet viết rằng: « Theo những điều kiện ấy mà còn có trường hợp rằng ngoại giao Pháp sẽ cứu vãn các xí nghiệp Pháp ở Bắc Việt, thì thật là áo vọng.

« Có ai thấy Nga Sô dung thứ cho các nước chư hầu duy trì những tàn tích của chủ nghĩa tư bồn không? »

Ông Basseleuf, Chủ tịch phòng Thương mại Hanoi hiện nay dời xuống Hải Phòng, cũng phải bị quan. Ông vừa tuyên bố: « Người Pháp tại Hanoi ở vào một tình thế bất lợi sau Hiệp định Genève. Thời hạn 80 ngày đã định cho họ để cứu vãn quyền lợi của họ, đã đặt họ vào một tình thế đặc biệt gay cấn. Tình thế này biến cải họ thành những vật thí nghiệm cho một thí nghiệm chính trị kinh tế chỉ có lợi cho tổng quát quyền lợi Pháp ở Đông Dương. Riêng tôi, tôi khen ngợi cố gắng của phái đoàn Sainteny đã tìm cách rời ánh sáng vào vấn đề. Song tiếc rằng sự thành thật của phái đoàn không đem được kết quả khả quan cho những người Pháp hy vọng tiếp tục hoạt động ở Hanoi sau ngày 10 tháng 10. »

Đồng thời, báo chí Hanoi phóng ra cuộc « tấn công não cản » tố cáo quân đội Pháp gây ra cuộc « khủng bố » trên hành lang Hanoi-Hải Phòng trong khi chính V.M. lồ chờ cuộc biểu tình ở Hải dương cản trở sự di chuyển những vật liệu của sở công chính xuống Hải Phòng.

Đối với Mỹ, ủy ban quân chánh Hanoi vừa có một cử chỉ trái với Hiệp định Genève. Một thông cáo chánh thức ký tên tướng Vương Thừa Vũ, chủ tịch ủy ban quân chánh, được phát hành, trong đó V.M. tuyên bố « không nhìn nhận tòa lãnh sự Mỹ ở Hanoi ».

Được tin này, một phái ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ, đáp lời phỏng vấn của các nhà báo, đã tuyên bố rằng: nếu V.M. đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ tức là xâm phạm Hiệp định Genève. Bộ ngoại giao Anh cũng đồng quan điểm với Mỹ và một phái ngôn viên Anh đã vien khoán thứ 6 trong bồn tuyên ngày 21 tháng 7 ở Hội nghị Genève mà bác bỏ lý luận V.M. Khoán ấy nói rõ: « Hội nghị Genève nhìn nhận rằng mục đích cốt yếu của Hiệp định về V.N. là giải quyết vấn đề quân sự, và đường ranh giới không thể giải thích là một biên giới chánh trị hay lãnh thổ. »

Bộ ngoại giao Anh và bộ ngoại giao Mỹ quan niệm rằng chỉ có một Quốc gia Việt Nam mà thôi và Anh Mỹ đều không nhìn nhận

Việt Minh, Anh và Mỹ thường bắt đồng ý kiến trên trường ngoại giao, nhưng lần này đã có một thái độ chung đối với Bắc Việt. Sau thái độ cương quyết ấy, chưa thấy vụ trên đáy biển chuyền ra sao.

VỊỆC THÚ NHÌ đáng nói là cuộc thăm viếng của Thủ tướng Nehru. Trong 16 giờ đồng hồ ở Saigon, nhà lãnh đạo quốc gia Ấn Độ có

dịp hội kiến rất lâu với Thủ tướng Ngô Đình Diệm về các vấn đề Việt Nam và quốc tế. Bốn đoàn thể quan trọng ở Nam Việt đã tổ rộ lập trường đối với vị thương khách Ấn Độ trong bồn tuyên bố mà chúng tôi đăng cùng số báo này.

Sau khi viếng Saigon, ông Nehru lên thăm Quốc vương Cao Miên rồi về nước. Sự quan trọng và tinh cách cuộn hành trình của Thủ tướng Ấn Độ, đã được « Dời Mới » giải thích và bình luận trong số trước và số này ở một trang khác.

TÌNH HÌNH các nước láng giềng có cuộc khủng hoảng chánh trị Ai lao dâng được nối đến. Cuộc khủng hoảng này kéo dài đã hai tuần lễ. Nguyên long trưởng tài chánh Katay được triệu thỉnh lập nội các để từ khước và ông Xieng Mao, nguyên long trưởng tư pháp, được lãnh trách nhiệm kết liều cuộc khủng hoảng.

Ông thành lập xong nội các gồm 9 nhon viên trong số ấy có ba vị thủ lãnh chánh đảng ở Ailao. Tân Nội các Ailao sẽ ra trình vien Quốc hội ngày thứ năm 4-11 và có hy vọng được tấn phong.

Nói đến các nước liên kết Đông Dương, cần phải nhắc luôn thê công việc của Hội nghị tay tư ở Paris có nhiệm vụ thanh toán các Hiệp định Pau trước ngày 31 tháng chạp 1954. Vấn đề tiền tệ đã có thể giải quyết ổn thỏa một phần lớn: các nước ở Đông Dương sẽ có tiền tệ riêng và ngân hàng quốc gia, viện phát ngân độc lập.

Vấn đề thương khẩu Saigon và vấn đề sông Cửu Long không được may mắn như vấn đề tiền tệ và vẫn còn lâm ngõ bì. Nước Pháp đã cam kết giao hết chủ quyền cho các nước liên kết trước cuối năm nay chẳng biết từ đây đến 31 tháng chạp, có thể thanh toán xong Hiệp định Pau để cho ba nước liên kết ở Đông Dương được hoàn toàn chủ quyền giải quyết những vấn đề kinh tế của mình chăng?

TẾ GIỚI trong tuần vừa qua có vẻ yên lặng. Tình hình nước Pháp có việc đáng kể là Thủ tướng Mendès France hiến 6 chỗ trong chánh phủ cho đảng xã hội: ông đề nghị giao bộ quốc phòng cho ông Robert Lacoste, bộ thương mại cho ông Albert Gazié, bộ hàng hải cho ông Gaston Désirer, bộ Bưu chính hay chức Quốc vụ khanh cho ông Augustin Laurent; hai chức thứ trưởng sẽ được giao cho ông André Savary và Marcel David. Như vậy là từ Thủ tướng lựa những tên nhọn trong đảng xã hội để mời cộng tác, chứ không để cho đảng này để cử người tham chính.

Ông muốn được đảng xã hội trả lời trước ngày 13-11 là ngày ông đi viếng hai nước Canada và Huế kỳ. Đảng xã hội, đầu da số yếu hơn lô ý tán thành, nhưng không hành động gấp rút: Đảng ấy chờ đến ngày 12 tháng 11 mới trả lời vì chờ ngày 10 và 11 nhóm đại hội bắt thường để quyết định. Lúc này hình như các dy án cải cách xã hội của chánh phủ đã lâm thua mìn những nguyện vọng của đảng xã hội một phần nào. Nếu trở lại tham chính lần này sau 3 năm xa lánh chánh quyền (từ khi Nội các Queuille đỡ ngày 11-12-1951) đảng xã hội sẽ tăng thêm uy tín cho chánh phủ Mendès France trong lúc ông này thăm viếng ngoại quốc.

Vấn đề Bắc Phi đối với Pháp vẫn còn chưa ổn định.

Lúc này Maroc và Algérie lại có sự rắc rối. Các vụ bạo động, ám sát xảy ra ở hai xứ này nhất là Algérie. Tại đây chánh phủ Pháp vừa phái đến 600 lính Cộng hòa và 3 tiểu đoàn quân nhảy dù để tăng cường trật tự. Nếu Pháp đã phải nhượng bộ phái quốc gia Ấn Độ ở các lãnh thổ vừa quy hoàn, thì ở Bắc Phi, Pháp vẫn giữ một thái độ cứng rắn. Các đảng quốc gia Algérie và Maroc nhơn lúc Quốc hội sắp nhóm lại và lúc các cuộc thương thuyết đang diễn ra ở Tunisie, muốn duy luận chủ ý đến hai xứ họ mà số phận cũng cần được giải quyết như Tunisie.

KHÁCH QUAN
3-11-1954

ÀNH BÌA: TRẺ THƠ DƯỚI NẮNG BAN MAI

Em VÕ THỊ THU NGUYỆT, 4 tuổi

(Anh của Nghiêm Vinh Cẩn)

Tin tức trong nước

● Tòa đại biểu của chánh phủ tại N.V. đang trù liệu mọi phương thức điều chỉnh thủ tục giấy tờ hiện hành ở các Ty, Sở Hành chánh.

Công cuộn này nhằm vào ba mục tiêu chánh là thâu tóm giấy má để bộ hò giấy tờ vô dụng; giúp cho công việc hàng ngày dạng dễ dàng mau lẹ hơn cho dân chúng; sau nữa, làm cho bộ máy hành chánh xúc tiến để dâng và, do đó, đơn đương thuận tiện cho những cải cách cần thiết sau này.

Một thông tin đã được gửi đến các ông Giám đốc Ty, Sở Hành chánh cùng các ông Tỉnh trưởng, đề soạn lại các thủ tục áp dụng xưa nay và gửi đề nghị cải cách về Tòa Đại biểu, trong thời hạn một tháng, như là về mọi việc liên quan đến đời sống hàng ngày của dân.

● Việt Minh ở Bắc Việt đã ra lệnh từ ngày 4-11 chỉ cho tiêu xài giấy bạc Hồ chí Minh mà thôi,

● Hồi 7 giờ 30 sáng 30-10 Việt Minh đã vào Hải dương sau khi quân đội Liên hiệp Pháp triệt thoái vào lúc rạng đông.

● Cuộc tàn cư khôi « hành lang Bắc Việt » khu « một trăm ngày » chỉ 1111 có thỏa hiệp Genève — đã diễn hành hoàn toàn trong trật tự, dưới sự điều khiển của đại tá Pierre Bouanger. Đến 6 giờ chiều thứ bảy, « hành lang Bắc Việt » sẽ hoàn toàn do Việt Minh chiếm đóng.

Tất cả lực lượng quân đội Liên hiệp Pháp sẽ tập trung tại Hải phòng, khu tập trung duy nhất còn lại của Pháp ở Bắc Việt. Đến ngày 18-5-55 khu tập trung này cũng sẽ triệt thoái.

● Người ta trước lự lượng chừng 400.000 Việt Minh từ 4 khu tập trung ở phía Nam vi tuyển 17 sẽ seRET về miền Bắc.

1) Cuộc triệt thoái khỏi Đông Tháp Mười châm dứt hôm 30-10 và đó là khu tập trung thứ hai đã được dời ra Bắc. Còn lôi 14.000 người dời đi, trái với con số V.M. phỏng định trước là 20.000. Cuộc triệt thoái diễn ra êm ái.

2) Khu Xuyên Mộc, cách Saigon 120 cây số về phía Đông-Bắc đã được triệt thoái trước. Cuộc triệt thoái đầu tiên này, thi hành 23 hôm trước kỷ hạn đã định (80 ngày sau khi ngưng chiến) đã khởi đầu từ hôm 21-9 và đến hôm 7-10 thì chấm dứt.

2) Khu tập trung thứ ba ở Nam-Việt gọi là « mũi Cá-Mau » thuộc phía Nam bán đảo cũng sẽ được triệt thoái trong một ngày gần đây.

Người ta trước lự lượng sẽ có độ 30.000 V.M. vùng này sẽ triệt thoái.

Thêm vào số binh sĩ V.M. tập trung tại mũi Cá-mau có 2.200 Việt Minh từ Cao miên đến.

Vùng Cá-mau sẽ triệt thoái bằng tàu do bộ Tư lệnh V.M. thuỷ.

Tiệc đoàn kết kỷ niệm Bắc Nam

Tối chúa nhật 31-10 tại nhà hàng Ngọc Lan Định, ông Phạm Văn Thủ, chủ nhiệm báo « Cải tạo » thay mặt các anh em kỷ già Bắc Hà đã thết một tiệc đoàn kết để anh em kỷ già Bắc, Nam có dịp tiếp xúc với nhau.

Ông tổng trưởng thông tin và ông đại biểu chánh phủ ở Nam Việt có phái người thay mặt vì hai ông mắc công việc. Đến tuần sâm banh ông Phạm Văn Thủ, ông Nguyễn Duy Hinh, ông Phan Quang Bông (giám đốc thông tin Nam Việt) lần lượt đứng lên nói về các sự cải cách cần thiết để nâng cao mức sống của kỷ già và giá trị của nghề cầm bút trong lúc quốc gia hữu sự.

BẢN

XVII

- Nhắc anh em nhớ là bầu sáu bạn. Bạn Hân nói :
- Tôi đề nghị bạn Nghi, bạn Lợi, bạn Thành.
- Thêm nữa Bạn Thành phát biểu.
- Tôi đề nghị bạn Minh.
- Bỗ rồi. Tôi nhắc lại tên những bạn được đề cử : Du, Hiệp, Nghi, Lợi, Thành, Minh.
- Còn một ban không kém phần quan trọng đó là ban dân vận. Các bạn phải chọn bạn nào cửa miệng đi trước cắp chǎn thi mới được.
- Ban này thi phải anh Vịnh chỉ huy thi mời xong. Thi về ăn nói thi có thể phá kỷ lục thế giới.
- Phó trưởng ban, ngoài anh Tư ra thì không còn ai hơn nữa. Đầu hót cũng vào loại nhất nhì quốc tế.
- Yêu cầu bạn Tân và Thương đứng tán rộng vấn đề.
- Tôi đề cử bạn Lạng nữa, hoạt bát và biết thiệp vào bậc nhất đấy.
- Các bạn đồng ý bạn Vịnh, Tư và Lạng chứ ?
- Đồng ý.
- Thôi, thế thi thông qua cho được việc. Còn một ban cuối cùng nữa, tương đối quan trọng ; ban học tập chính trị và văn hóa.
- Tôi đề nghị bạn Tường Vân.
- Tôi đề cử bạn Xuân Lục.
- Tôi bầu bạn Đức Hiền.
- Tán thành... Tài đức vẹn toàn. Anh Tường Vân chính trị gia kiêm « lý thuyết gia »; anh Xuân Lục « nghiêm trang gia, thảm thủy gia, hoàn toàn gia » còn anh Đức Hiền thi kỹ sư gia, bác sĩ gia, nhất rồi, còn phải bầu làm gì cho mệt.
- Tôi đã nói là các bạn đứng tán rộng vấn đề. Bầu cho đứng đầu một chút. Ban học tập gồm có bạn Vân, Lục và Hiền đã được chưa ?



Đo cự cao quan nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

8

— Được quá đi rồi còn gì nữa.

— Tôi tổng kết :

« Ban thi đua, quân sự và kỷ luật gồm có : Bạn Lục, Hiền, Vân, Trạch và một đại biểu của trung đội sẽ bầu sau.

« Ban cải thiện sinh hoạt gồm : Bạn Du, Nghi, Lợi.

« Ban văn nghệ gồm có : Bạn Phong, Hân, Thành, Vinh.

« Ban thể thao gồm : Bạn Long, Tuấn, Tiên.

« Ban dân vận gồm : Bạn Vinh, Tư, Lang.

« Ban học tập chính trị văn hóa gồm : Bạn Tường Vân, Xuân Lục, Đức Hiền.

« Thành phần đã rõ ràng, vậy các tiểu ban hãy cố gắng làm tròn sứ mạng của mình. Xong buổi họp này, các tiểu ban sẽ họp lại, lấy thêm nhân viên có năng lực và bắt đầu vào công việc. Thành tích sẽ tổng kết hàng ngày, trưởng ban nộp lên ban thi đua. Bây giờ chúng ta tiến vào trọng tâm của tuần này : TRẬT TỰ VÀ VỆ SINH.

« Đây là nhiệm vụ nặng nề trút lên đầu ban cải thiện sinh hoạt. Trật tự và vệ sinh trong nhà, ngoài vườn, chung quanh nơi đóng quân. Trật tự và vệ sinh trong bản thân từng người. Muốn làm được những công việc nặng nề này, phải nhờ đến sự cố gắng của toàn thể các bạn, Bạn cải thiện sinh hoạt phác kế hoạch tỉ mỉ, các bạn đưa ra những sáng kiến sốt dẻo để bồi cứu cho hoàn hảo. »

Ngoài trời tối mù mịt, gió gào thét hú dài trong kẽ lá cây, thời ào ạt vào ba gian nhà trống trại. Keeng đòi gác đi kèm tiếng rè rè và bí mật, Qua ánh đèn dầu leo lết, người ta thấy mưa dâng thành màn mỏng trong không trung tối mịt, gió thổi tạt ngọn lửa đèn làm xiêu vẹo những mái đầu xanh in trên vách đất xám xịt.

— Buổi họp tạm ngưng. Bạn trực nhật cho anh em giải tán đi nghỉ.

Bàn giao công tác ngày mai cho trực nhật mới.

— Anh em giải tán ra sân tập họp.

— Nghiêm. Đèn trước thẳng. Thôi. Bên trái quay:

Trong đêm dày đặc, người ta nghe tiếng hô huo nhỏ nhưng mạnh mẽ, bước chân rập vào nhau đom đốp. Bầm bộ đội đứng im phẳng phắc nghe trực nhật báo cáo cùng trung đội trưởng :

— Báo cáo : tổng số 45 ; hiện diện 43 ; một ốm, một trực phòng. Cho bàn giao trực nhật.

Trung đội trưởng lướt qua đơn vị của mình, gật đầu, trực nhật quay lại đứng trước đơn vị :

— Bạn Tuấn.

— Có tôi.

Tiểu đội trưởng tiểu đội 1 đáp gọn gàng rồi chạy ra khỏi hang, đứng trước mặt trực nhật để nghe bàn giao công tác. Trực nhật cất giọng rành rẽ :

— Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết, xin giao lại cho bạn. Tổng số 45, hiện diện 43.

Dứt lời anh bồng súng chào và trao súng.

— Bạn về chỗ. Toàn thể theo mệnh lệnh tôi : Nghiêm. Các bạn giải tán vào ngủ. Tuyệt đối im lặng. Không được đầm rầm lên ván mắt điềm dân vận. Giải tán.

Ngon đèn tắt phút. Đêm dài đặc trói, tiếng nói truyện lầm rầm tắt dần. Tiếng ngày cất lên đều đặn trong hơi gió lạnh hú dài.

— Dậy ! dậy ! dậy Phong !

Phong ú ó mở mắt ngồi dậy, chàng nhận thấy Hân

LOẠN • tiêu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

trùm chǎn kin từ cổ đến sát đất, khẩu tiều liên den ngòm lùng lùng, ngang sườn hai trái na chặn lấy manh áo trắn thủ nầy mũi.

— Thế nào, tĩnh chưa ?

— Rồi đưa súng dày. Khâu lệnh.

Hàn ghé sát vào tai Phong thi thầm :

— 2 nhẫn 2 bắng 6.

— Thời đi nghê đi. Trời lạnh góm nhỉ.

Hân nằm thẳng, trùm chǎn kin mít. Phong thắt nịt bụng, đeo súng, trùm chǎn, từ từ ra cồng, ngồi thu hình vào xó cửa. Chàng soi tầm mắt vào bóng tối đậm đặc. Mười lăm phút trôi qua, mắt chàng bắt đầu thấy mờ, thỉnh thoảng lại hoa lên, đầu chàng gục xuống rồi lại giật lên, cổ mở lớn con mắt mà không làm sao được, chàng nhận thấy như có một lực rất mạnh đè xuống mi. Cổ chống với bản năng. Phong tung chǎn mặc cho gió lạnh lùa vào da thịt, chàng tĩnh hẳn, xách súng đi dạo quanh cồng và... Chàng thấy tự xa một bóng đen đang nhích dần bên hàng dậu. Phong bình tĩnh nép vào một góc, lén đợi... chờ đợi. Bóng đen hiện dần, càng ngày càng lớn, cách mười thước, chàng hô dõng dạc :

— Đứng dậy. Giơ tay lên.

Bóng đen từ từ làm theo mệnh lệnh của con người khuất mặt.

— Hạ khí giới. Tiến lên ba bước. Đèn sau quay.

Bóng đen thi hành như một cái máy.

— 2 nhẫn 2 bắng ?...

— 6.

— Anh đốc canh ra kiêm soát.

Chàng Tư vội vã chạy ra rồi hốt hoảng dập chân chào. Anh đại đội mỉm cười nói khẽ :

— Khá, tướng các chú nghè kỹ rồi thì ngày mai ôm đòn. Vào thời cỏi báo động ngay.

— Tè... tạch tạch tạch... Tè tạch tạch tạch tạch.

Từng hồi cỏi rú lên như xe bầu không khi tĩnh mịch.

— Báo động ! Báo động !

Mọi người kháo nhau choáng dậy, xếp vội chǎn màn, anh nào xong trước, xốc ba lô chạy vội ra :

— Rầm rầm như vậy hả. Im lặng.

— Quần áo sao mày mặc ?

— Di lộn giép rồi. Con trưởu.

— Cái ca của tao đâu ?

Cứ rỗi lên như canh hę. Cứ cuồng lên như Tào Tháo đuổi. Phút chốc đoàn quân đã tập hợp ở giữa sân. Mắt cậu nào cũng tĩnh như sáo, tay chân run lên cầm cập :

— Nhảy lên.

Toàn thể nhảy lên, ba lô đập rầm rầm, dũa bát rơi lảng xoảng xuống sân đất.

— Quần áo bạn Tinh mặc như vậy đấy phỏng.

Tinh luống cuống, quần anh mặc dảng trước lộn ra đằng sau, cù trễ dần xuống bó chặt lấy đôi chân. Bốn mươi cặp mắt cùng đồ sộ vào khiến anh càng bấn lèn.

— Ra khỏi hęng.

Tinh khệnh khạng lết ra. Tất cả cùng cười bò lèn-bò còng.

— Bạn Nghi bước lên ba bước. Anh em hãy trông con quái vật.

Nghi quần chǎn ngang cổ, mản vắt ngang vai, quần áo uớt lòng thông gần sát đất. Toàn thân như một mớ bụi nhùi.

— Toàn thể chú ý : Nghiêm. Điểm số :

(đọc tiếp trang sau)

ĐỜI MỚI 139

Nước mắm PHAN THIẾT
MẪU-HƯƠNG

dum hàng: Nhí-Nhất-Ngang
214 DIXMUDE - SAIGON



Đừng lây lất nữa !

SỨC KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG / HOÀN

CỬU LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và
thích làm việc hơn trước

CỬU-LONG-HOÀN
CỦA NHÀ THUỐC VỎ-BÌNH-DÀN-CHOLON



9

LOẠN ● tiểu thuyết của Duy Sinh ● LOẠN ● tiểu thuyết của Duy Sinh ● LOẠN

— Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám... chín... mười... mười một... mười hai... mười ba... mười bốn... hết.

— Từng tiểu đội kiểm điểm quân số báo cáo.

— Báo cáo: tiểu đội 1 tổng số 15, hiện diện 13, một ốm, một trực phòng... đủ.

— Tiểu đội 2 báo cáo: tổng số 15, hiện diện 15, đủ.

— Tiểu đội 3 báo cáo: tổng số 15, hiện diện 14... Mất tích 1: Anh Minh.

— Anh tiểu đội trưởng mang đèn vào tìm lại trong nhà.

Tuần chạy bước một vào nhà, soi đèn khắp các gầm tủ, khe bàn, rồi chàng dừng lại trước gầm bàn thờ. Minh đang say sưa trong giấc điệp như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Chàng kéo gọn chăn và cuộn tròn lại, mắt hắp hay, tay chân uể oải... một hồi còi dồn dập ngang tai, Minh hốt hoảng choáng dậy nhìn ra sân... ánh đèn dầu soi vào khuôn mặt bàn thờ... chàng lèch thech theo Tuấn... chuỗi cười ròn rã trồi lên.

— Tất cả chú ý: Nghiêm. Các bạn tò ra lờ phờ, tinh thần bạc nhược, không hề sấp sẵn trước thời cuộc. Bảo động thi tập hợp chậm chạp, trang bị lười xười, kẽ ngủ quên, ôn ào... Quyết định phạt toàn trung đội đứng nghiêm mười lăm phút trước mỗi bữa cơm, trong 3 ngày liền. Riêng bạn Minh trườn hai vòng săn vận động. Trung đội trưởng y lệnh thi hành, nghỉ.

Dứt lời, bông viên đại đội trưởng cùng cậu liên lạc ngồi dài trong ánh đèn dầu vàng cách khuất dàn sau hàng dậu.

Không khí trở lại im lặng, tiếng ngay lẩn từng nhịp

thở dài cùng hơi ngáp... hồi còi báo động vắng từ xóm bên dồn dập, Phong ghé vào tai Hân:

— Hôm nay tổng « ráp » mày à.

— Vì đến nửa tháng nay các cậu ăn no ngủ kỹ quá mà. « Hòa bình tinh », « lạc quan tinh » bột phát ghê gớm.

— Lạnh thật.. mà trùm thế chó nào cũng hụt chân, hở lườn, cái giò ở miền núi này quả đáng kinh.

— Làm gì mà cưa ghê thế mày, nằm im cho nó ấm chỗ nào.

— « Thịt da ta lại đắp lần thịt da » nào.

— Nàng Tâm của mày ra sao ?

— Đã nước mè giùm... Một ít ruồi nhiều... Con bé lại « già giờ » nữa... Khó mà thành được... Mày có cao tay án, bày cho tao vài kế không thì đến gục mất.

Được, cứ từ từ... « trường kỳ K.C. nhất định thắng lợi mà » (!)

— Từ từ đến bao giờ nữa. Người ta đã từ từ, đứng thế cầm cự mãi rồi còn gì nữa.

— Vậy thì chuyển sang tòng phản công đi cho được việc. Còn nghĩ ngại gì nữa.

— Nhưng chưa đầy đủ 3 yếu tố tất thắng: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

— Làm gì mà chẳng đủ. Này nhóc.

— Nàng đang đe ý mày nhất chẳng phải là thỏa mãn yếu tố thiên thời là gì.

— Địa lợi thi trung đội mình kè bệnh xá, mày lại trong ban văn nghệ, « elle même ».

(còn tiếp)



ĐỜI MỚI số 139

THỦ TƯỚNG NEHRU TIẾP XÚC VỚI BÁO CHÍ

CÓ NHỮNG « BẢO ĐÁM » GI

ĐỂ SỐNG CHUNG
VỚI CỘNG SẢN ?

(CÂU HỎI CỦA BỜI MỚI)

TRONG một phòng rộng lớn của dinh Độc Lập, Thủ tướng Nehru đã tiếp báo giới Nam Việt sáng chúa nhụt. Nhà ái quốc Ấn Độ đội nón ca lô trắng, bận lễ phục Ấn cũng màu trắng, ngồi một cái ghế, dưới hai lá quốc kỳ Ấn, Việt, treo song song vào tường, với hình Đức Quốc trưởng Bảo Đại trên hết.

Lần này là lần thứ nhứt, tôi được thấy nhà lãnh tụ giải phóng quốc gia Ấn Độ, được nhìn kỹ từng nét mặt, quan sát từng cử chỉ của ông.

Ông Nehru đề lại cho tôi một cảm tưởng: ông là người giàu tình cảm hơn lý trí. Ở nét mặt hiền hậu, đạo đức của ông, thấy như phảng phất một tinh báu ái của đức Thích Ca đau lòng về « nước mắt chúng sinh tràn ngập ba ngàn thế giới » nói theo kinh nhà Phật.

Tôi lại nhớ đến một lãnh tụ Ấn Độ khác, một vĩ nhơn như Nehru, mà tôi đã được gặp hồi năm 1945: ông Chandra Bose, hồi đó đang lợi dụng lực lượng của Nhật ở « Đại Đông Á » và bôn ba hải ngoại mưu đồ cuộc giải phóng dân tộc.

Hôm ấy, Chandra Bose tiếp các nhà báo tại phòng khách của nhà hàng Majestic. Người ông to lớn, trong bộ đồ quân phục giản dị, không gắn một huy hiệu gì. Nét mặt bình thản, lạnh lùng, ông ngồi trong ghế « phô tai » chậm rãi trả lời các câu hỏi của ký giả và cho tôi một cảm tưởng rằng ông là người có chí quả quyết của người anh hùng hơn là một người quân tử như ông Nehru mà tôi thấy ngày nay.

Chandra Bose, Nehru: hai vĩ nhơn của Ấn Độ với hai tư cách khác nhau. Ngày nay Chandra Bose không còn nữa; Nehru với một tấm lòng bác ái vô biên, mơ ước một cuộc « sống chung » giữa hai khối quốc, cộng trên hoàn cầu.

Thuyết « sống chung » của ông đã thành đề tài cho nhiều bài báo trên thế giới. Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội Thủ tướng Nehru tiếp báo chí mà hỏi ông một câu về thuyết ấy:

— Thưa Thủ tướng, theo ý của ông thì Đông Nam Á có những bảo đảm gì để có thể sống chung với khối cộng sản?

Tôi nhấn mạnh vào tiếng « bảo đảm ». Thủ tướng Ấn đầu biết nói tiếng Pháp, hiểu được tiếng Pháp, song trả lời ròng bằng tiếng Anh. Ông đáp đại dề như vậy:

— Chỉ có sự sống chung giữa hai khối Đông, Tây, mới tránh được cho thế giới sự tàn hại mà cuộc chiến tranh rùng rợn có thể gây ra. Năm nguyên tắc sống chung mà

**TUYÊN NGÔN
VỀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI THỦ TƯỚNG NEHRU**

của bốn đoàn thề
Hòa Hảo, Bình Xuyên,
Cao Đài, Dân Tộc

Sau khi đã đi viếng các nước Cộng Sản ở Á Châu trên đường về xứ, Thủ Tướng Ấn Độ Nehru ghé nước Việt Nam Tự do. Nhơn dịp này bốn đoàn thề Cao Đài, Bình Xuyên, Hòa Hảo, và Dân tộc nhận thấy cần rõ thái độ của mình.

Trước hết, bốn đoàn thề chúng tôi bày tỏ cảm tình nồng hậu với dân tộc Ấn Độ, một dân tộc cùng ở một Châu Á với Việt Nam, một dân tộc đã quật khởi tranh đấu cho nền Độc lập Xứ sở.

Với cá nhân Thủ Tướng Nehru, chúng tôi cũng có rất nhiều thiện cảm đối với quá trình tranh đấu của Ông, đã góp công vào sự diu dắt dân tộc Ấn Độ thoát khỏi vòng nô lệ.

Nhưng bốn đoàn thề chúng tôi lại cương quyết đả kích chủ trương thỏa hiệp với Cộng Sản trong hiện tình thế giới. Thủ Tướng Nehru đã chủ trương sống chung với Cộng Sản một cách rõ rệt. Những kinh nghiệm đau đớn của mấy trăm năm nô lệ Trung Hoa, những thống khổ của dân tộc Việt Nam chúng tôi dưới chế độ độc tài Cộng Sản trong mấy năm vừa qua đã làm cho nhân dân Việt Nam nhận thức rõ rệt rằng :

**KHÔNG THÈ THỎA HIỆP
VỚI CỘNG SẢN ĐƯỢC**

Hiệp định Genève chỉ ràng buộc Pháp với Trung Cộng. Dân tộc Việt Nam là nạn nhân và không biết đến.

Bốn đoàn thề chúng tôi :

Đoàn kết chặt chẽ chống Cộng Sản.

Tình thân thiện với dân tộc Ấn Độ.

Chào mừng Thủ Tướng Ấn Độ.

Cương quyết đả kích chính sách thỏa hiệp với Cộng Sản.

SÀIGÒN, ngày 31 tháng 10 d.l. năm 1954

Trung-Tướng TRẦN VĂN SOÁI Thiếu Tướng LÊ VĂN VIÊN

Tòng-Tư-Lịnh Quân-Bộ

Phật-Giáo Hòa-Hảo

Thiếu Tướng

NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

Tòng-Tư-Lịnh Quân-Bộ

Cao-Đài

Trung Tướng

NGUYỄN VĂN HINH

Phong Trào giải phóng

Dân-tộc.

Trung Hoa, Miến Điện, Ấn Độ đã cùng nhau công nhận, sẽ được tôn trọng. Chính vì quyền lợi của mình là tránh được chiến tranh mà các nước ký kết sẽ tôn trọng 5 nguyên tắc ấy.

Rút cuộc ông Nehru chỉ đứng trong phạm vi lý thuyết mà nói, chứ ông không đá động đến các « bảo đảm » sao cho cuộc « sống chung » khởi thành một cuộc thôn tính ôn hòa các nước yếu do nước mạnh sẽ mưu toan. Có lẽ ông Nehru cũng không tìm ra bảo đảm gì hết.

(đọc tiếp trang 15)

DÒNG THÁP MUÔI

sẽ thành 700.000 mẫu ruộng phi nhiêu

II

MỘT TRUYỀN tích huyền bí đăng trong số trước đã giải thích tên « Đồng Tháp Mười » dưới phương diện thần thoại. Cũng có lâm nhà báo Pháp tìm hiểu địa danh khu đồng rộng 700 000 mẫu tây ấy và một người đã dịch ra là « Plaine basse pour la récolte du dîzième nôisse » đúng ý nói lúa đồng ấy gặt về tháng mười âm lịch; tác giả ước đoán: « Đồng Tháp mười » đáng lý phải kêu là « Đồng Tháng Mười » song bị người Việt Nam đọc trật đi.

Còn một sự giải thích nữa: tiếng « Tháp Mười » do một công trình kiến trúc sanh ra. Theo một người Pháp nữa, hồi xưa giữa miền này có một ngôi chùa mà công chúa xây bằng

nhẵn nhụi, tượng truyền là đá mài đao, kiếm, của người xưa.

Một vài nhà khảo cổ, căn cứ vào địa dư và lịch sử, đề quyết rằng trước thế kỷ 17, miền Đồng Tháp Mười còn là một phần lãnh thổ của Chân Lạp (Cao Miên ngày nay). Bị người Việt Nam chinh phục, miền ấy được khai thác khó khăn và vô hiệu rồi được sát nhập lãnh thổ Nam Việt, thành một phần của « lục tỉnh ». Hồi thế kỷ 17, người Việt di cư đến Đồng Tháp Mười đông thêm thì người Cao Miên lại càng giảm bớt, có lẽ cũng nhờ khả năng tranh đấu mãnh liệt mà người Việt có đủ để chống với

Thiên nhiên: xinh xắn và cỏ lát.

Nếu có phương tiện khai thác

Hồi tiền chiến, các nhà địa lý học điều tra thấy rằng Đồng Tháp Mười chỉ có 110.000 dân trong số ấy người Việt chiếm 80.000, người Miên 20 000 và người Tàu 10 000.

Có 110.000 người ở trong một miền rộng 700.000 mẫu tây, tinh trùng bình 7 mẫu tây tức 70.000 thước vuông mới có 1 người ở.

Sau khi có những biến chuyển của thời cuộc, chắc là Đồng Tháp Mười tăng dân số lên nhiều nữa. Rồi đây, bùa binh vẫn hồi hoàn toàn, một cuộc kèn trại sa sẽ cho biết rõ dân số hiện hữu. Khi đó, có những phương tiện khoa học lớn lao, những sự kiện trợ kỹ thuật bên ngoài, thi sự khai thác Đồng Tháp Mười sẽ có kết quả lớn.

Khu đồng kia sẽ được cày cấy hiệu lực và thành những ruộng lúa phi nhiêu, phủ nguyên vòi tận của quốc gia vậy.

Các nhà địa chất học cho hay Đồng Tháp Mười là một vùng trũng, hàng năm có bùn ở sông Cửu Long bồi thêm. Vì đất trũng, nước sông không rút đi được lại thêm nước mưa hàng năm trút xuống, đất Đồng Tháp Mười trở thành xinh xắn và nước thành chua, khó trồng tria gì được, phải để cho cỏ lát tha hồ mọc. Trước kia,

muốn khai thác một mảnh đất để sinh sống, người bảo thô phải chờ đến hết mùa mưa, đất hơi khô ráo, châm lửa thiêu hết rừng cỏ. Họ đắp đê bao quanh mảnh đất của họ cho nước sông khởi ngập vào. Mảnh đất ấy phải nhờ nước mưa rửa sạch trong 3 năm mới cày cấy được. Đó là phương pháp cũ xưa mà dân sở tại dùng hồi tiền chiến.

Véen ảnh của D. T. M.

Sự khai thác Đồng Tháp Mười là việc mà khoa học ngày nay có thể làm được. Hồi 25 năm trước, đã có một công ty Pháp tính mở cuộc kinh dinh ở đây song thất bại vì nước chưa làm cho không cày cấy được; hồi đó phương tiện dẫn thủy nhập điền còn thô sơ. Nay với các máy móc tinh xảo, người ta hy vọng biến vùng xinh xắn ấy thành 700.000 mẫu ruộng phi nhiêu.

Mặt đất Đồng Tháp Mười hơi thoai thoái về phía Tiền giang. Các nhà chuyên môn nghĩ đến hai biện pháp sau này:

Một mặt, ngăn biệt hòn những đồng sâu ở phía Tây, để cho sông Cửu Long bồi cao lấp lấp và đồng thời dẫn thủy để « rải sạch » chất chua. Như vậy sẽ có thêm nhiều ruộng phi nhiêu cho các tỉnh Mỹ Tho, Sádec, Long Xuyên, Châu đốc.

Còn mặt khác, phải khai thác những miền đất cao, chua, còn hoang vu ở vùng giữa và vùng phia đông, tức là khu vực nằm giữa hai sông Vàm Cỏ Đông và Tây, thuộc địa phận tỉnh Tân An. Việc cốt yếu là chống lại nước đọng bằng cách đắp đê chặn nước lụt ở khu phia Tây tràn qua và đào thật nhiều kinh thoát nước ra biển.

Đi đường bộ lên Nam Vang, hay đi Tân An, Vĩnh Long, chỉ ra k仔细 Saigon chừng ba, bốn chục cây số, ta đã ở bên lề Đồng Tháp Mười. Trong đó bao nhiêu kinh rạch nhỏ, bao nhiêu đất hoang chỉ còn chờ bàn tay khai thác. Các con đường thủy giao thông mà người ta được biết là Rạch Cần Lố, Rạch Cái Nác, kinh Tháp Mười... có thể đi lại bằng ghe được. Riêng việc vớt tam binh (bèo Nhật Bản, theo tiếng Bắc) cũng là cả một công cuộc tổn công, mệt nhọc. Song đó là làm việc lối thủ công, không có máy móc trợ lực kia.

Khi mà có những nhà kỹ thuật can thiệp vào, công cuộc khai thác có là bao và Đồng Tháp Mười sẽ là núi vàng biền bạc.

— HẾT —



Chữa bệnh tinh thần bằng vô tuyến truyền hình

Các nhà chữa bệnh tinh thần Ý nghĩ rằng vô tuyến truyền hình có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh này. Đầu có nhiều máy vô tuyến truyền hình được đặt ở bệnh viện chữa bệnh tinh thần ở Montebello gần Milan. Các bác sĩ nhận rằng sau một buổi dùng trước máy vô tuyến truyền hình, bệnh nhân cảm thấy được bình tĩnh hơn và dễ ngủ không cần dùng đến thuốc ngủ nữa.

Các bác sĩ ấy cho rằng vô tuyến truyền hình trình bày những hiện trạng thay đổi của cuộc sống có thể giúp cho người điên gần với đời sống thực tế.

Hiệu quả của vô tuyến truyền hình với người thường hiện đang được nghiên cứu.

Linh đoạn đến can thiệp và khám thấy 30 triệu giấy bạc Anh nhét rất khéo léo trong bó hoa.

Một đặc ân mới

Ở Chicago, văn phòng một xưởng làm máy ra đi ở vừa mới quyết định ngoài những ngày nghỉ hàng năm sẽ cho công nhân nghỉ một năm trọn vẹn, nếu công nhân đã làm việc suốt 10 năm.

Nhung với điều kiện, công nhân phải đi nghỉ ở Âu châu hay Á châu.

Muốn gầy hãy tập hát đồng thanh

Ở Mỹ vừa rồi có một cuộc thi nghiêm rât lạ.

Những người quá mập hội họp mỗi tuần một lần và hát đồng thanh. Họ tập hát như vậy suốt trong 4 tháng.

Kết quả: 50% đã giảm được cân. Những người chuyên cần thu được nhiều kết quả hơn.

(Paris Presse)

Càng có học thức tinh thần càng cao lớn

Theo các bản thống kê của sở vệ sinh và phòng giấy quân đội thì con người được cao lớn hơn tùy theo mức học thức cao. Trong năm chục năm nay, thân hình trung bình của một công dân Pháp sẽ tăng lên 5 phân. Những người có học thức, thường cao lớn. Kế tiếp là nhân viên bìn giấy, nông dân và công nhân. Người ta lại nhận ra rằng những người cao lớn thường ở trong các gia đình có một hay 2 con. Trong các gia đình đông con, các đứa em lại bớt cao đt.



Thứ súng này mới chế tạo tại California, có thể nhằm ban đêm mà bắn trúng đực đích.

Vì một cầu thủ, Chánh phủ Churchill có thể bị chấn thương

Một người lính Anh đã từng giúp việc ở Triều Tiên vừa bị phạt vì đã từ chối không nhận chân hữu ứng trong đội hình của quân đội. Người lính này tên Alex Williams, 23 tuổi.

Viết thư về cho mẹ ở Edinburgh, Williams đã kêu gọi cho mẹ nghe là các sĩ quan đã ép buộc anh giữ chân hữu ứng. Anh không hàng lồng nên đã bị phạt và bị cắp lương trong 10 ngày.

Bà mẹ đã gửi thư cho Tom Oswalo đại biểu của quận, người này viết lên phòng giấy quân đội.

Trong thư của bà mẹ Williams có câu như sau:

« Tôi báo cho ông biết, nếu hình phạt đối với con tôi không thay đổi, tôi sẽ đệ đơn lên nghị viện... ».

Trong lúc chờ đợi ở phòng giấy quân đội sẽ trả lời như thế nào, người Anh hèn mòn ra một cuộc đố: « Williams sẽ thắng kiện hay thua kiện? ».

Trong 10 người đàn bà Mỹ chỉ có một người không trách chồng

Theo bản điều tra mới đây, người đàn bà Mỹ thường trách chồng ham lo rượu trà, trót nhác, và thường vắng nhà luôn. Người đàn ông Mỹ lại trách vợ tiêu hoang, ít ở nhà không biết chăm sóc gia đình.

Trong số 10 người đàn bà mới có một người không trách chồng.

(Newsweek U.S.A.)

Một cách đổi phò

Có những bạn đọc, nhất là các nữ đọc giả, lấy làm khẽ tâm khi đọc những tiểu thuyết đặt trong các nhật báo, không biết câu chuyện kết cấu ra sao.

Muốn dẹp những nỗi lo lắng đó, nhiều tờ báo Úc này ra một sáng kiến.

Những người gái chính trong tuyển cho những độc giả nào trả một số tiền 750 quan. Thường là những người chồng gửi số tiền đó để chấm dứt nỗi thắc mắc của các bà vợ cứ hay chát vắn các ông về kết cấu những tiểu thuyết mà các bà đang đọc.

Khách sạn Anh khá hơn khách sạn Pháp

William Barkley viết trong tờ « Daily Express » một câu như sau:

« Những bữa ăn trong khách sạn Anh, mười lần ngon hơn trong các khách sạn Pháp và rẻ được gấp nửa tiền ».

Barkley còn nhắc cần thận trước khi tuyên bố lời này và cũng đã viếng thăm khách sạn Anh và thăm khách sạn Pháp.

TRUNG HOA là cả một thế giới: địa thế tuy rộng gấp nữa lẩn châu Âu, ấy thế mà dân số lại đông bằng toàn thể dân số châu Âu; tài nguyên phong phú tới một mức vô tận; khi hậu di từ miền Cực

NHÂN BẢN MỚI

Chủ Nghĩa Xã Hội ở Trung Hoa

NHÂN BẢN QUA CÁC THỜI ĐẠI

(I)

đời tới miền Hoàng đạo; phong thô rất mực phiền toái, do đó sản vật cũng rất mực phiền toái; phiền toái hơn nữa là đời sống vật chất: giữa một người dân Mông cõi miền Bắc với một người dân Hồi Hồi miền Tây, giữa một người dân Mân Châu miền Đông với một người dân Tây Tạng miền Nam, rồi giữa bốn giống Mông, Hồi, Mân, Tạng ấy với giống Hán ở trung nguyên thì quả là có khác nhau nêu không hơn thì cũng bằng cái khác nhau giữa một người dân Anh cá lợn với một người dân Y pha nho (khác nhau từ thức ăn, lối ăn, kiều mặc đến ngôn ngữ, tập tục, phản xạ; khác nhau từ màu tóc, nét mặt đến làn da, con mắt).

Nước Tàu bởi thế đã là một mờ quốc gia hỗn hợp. Cho nên xét về ba mặt chính trị, quân sự, kinh tế thì Trung Hoa luôn luôn bầy ra cảnh hồ lô, cảnh tạp pí lù, cảnh tam phân ngũ liệt. Kết cục là loạn lạc, nhiêu nhường thường xuyên, kể từ ngày lập quốc đến... mãi mãi, trừ những lúc có một chính quyền cực mạnh (việc đoán như dưới mây triều Tân, Nguyễn) thì mới thu cả giang sơn về một mối, trong... ít lâu rồi lại nát.

Ấy, đời sống xã hội của dân Tàu nó rối ren, nó «tàu» đến thế ấy, ấy thế mà vì đâu dân Tàu lại có được một đặc sắc riêng biệt — một dân tộc tính? Cứ sao dân Tàu lại xây dựng nổi một nền văn minh nếu chưa phải là huy hoàng nhất thi cũng là bền bỉ nhất hoàn vũ?

Kỳ tích đó nhất định không phải là kết quả (hay là kết tinh cũng vậy) của mọi hoạt động chính trị, quân sự và kinh tế, mà đích là của nền sinh hoạt văn hóa từ ngàn xưa lưu lại.

Thực thế, Mối thống nhất của «thế giới» Trung Hoa bắt nguồn từ một nền Tự Tưởng — từ một Ý THỨC HỆ — ra. Xưa cũng như nay, đời sống tinh thần của nhân dân Trung Quốc đã khuôn định ra đời sống vật chất.

Xưa, hồi mới lập quốc, xã tắc còn thu gọn vào bờ cõi một vùng Cam Túc trên triền sông Hoàng thi lớp dân

liên quan đến đời sống thâm kin của con người, nhất nhất đều «hệ thống hóa» cả. Còn chính thân con Người — nghĩa là con người thường dân — thì được coi như một thứ mục súc (thì là phương

tiện sinh sản mà: một thứ dụng cụ sống!) nên đến việc sinh sôi này nở của con người cũng được hệ thống hóa (để có đủ phương tiện cho giai cấp thống trị sử dụng vào việc khai thác nguyên liệu và vào việc chiến tranh giữa các bộ lạc).

Cho nên nền Nhân bản hồi đó đã hoàn toàn có tính chất phung sự thiểu số từ trưởng, bởi vậy mà đám lê dân, như tên gọi, chỉ là một lớp «bùn» (lê là bùn) để bón ruộng nương và sa trường của các ông trưởng bộ lạc (và ông trưởng của các ông trưởng, là Thiên tử) thôi.

Sau đó, do sự phát triển của các bộ lạc và do sự đào thải của các bộ lạc nhỏ yếu, mà nảy ra trạng huống Thiên tử phải «phong trước và kiến đia» cho bọn tù trưởng dũng mạnh (cứ ấy đã hóa thành chư hầu), cho nên nước Tàu đã trải qua một thời đại loạn (Xuân Thu chiến quốc) kéo dài hàng dăm bầy thế kỷ, trong đó ý thức hệ của Chu Công hầu như sắp bị tan rã thì Không tử ra đời hăm hở và nhẫn nại «san kinh Thị, định Kinh Lê», để gây lại một hệ thống ý thức (một Nhân bản) mới, lấy Ngũ Thường (nhân, nghĩa, lẽ, trí, tín) và Tam Cương (quân thần, phụ tử, phụ phu) để làm giường mối giữ vững lấy nền tảng xã hội phong kiến lập quyền trong đó «vua phải ra vua, quan phải ra quan; cha phải ra cha, con phải ra con; chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ»;

mấy năm sau này ông là người ở nhóm bác sĩ Hồ văn Nhựt, một nhóm thân cận với nhóm tinh thần của bốn vị bác sĩ Kiều, Nguyễn, Đỗ, Hữu.

Ông Huong là một nhà ái quốc trung thực có bản lĩnh.

Với ông Ngô Ngoc Đổi làm Tòng ủy viên di cư sự vụ, và ông Tịnh phụ tá cũng thuộc nhóm bác sĩ Nhựt, chánh phủ Ngõ Đinh Diệm kè ra đã thu thập một số nhân sĩ có năng lực.

Đời Mới xin có lời mừng với chánh phủ, và mong rằng với sự cộng lực của hai đại đoàn thể Hòa Hảo và Cao Đài, chánh phủ sẽ mạnh bước trên đường tiến bộ cho dân được nhờ.

ĐỜI MỚI

Cho nên mãi tới ngày về già, «sớm»

tỉnh ngộ, ông mới lập trường ở quê nhà (nước Lỗ, giáp duyên hải Sơn Đông) dậy trên ba ngàn dặm từ trong đó lựa ra được 72 hiền sĩ — tức là 72 vị tông đồ hay, đúng hơn, đó là 72 các bộ trung kiên của ý thức hệ Không Khâu.

Thế rồi, môn đệ của các vị môn đệ kia một ngày một nay nở, lập ra thành một giai cấp mới: nhà NHO tức là giai cấp giác ngộ bậc nhất về quyền lợi của phe thống trị đương thời là phái phong kiến lập quyền (dùng như giai cấp tầng lữ ở Cố Ai Cập, cõi Ấn Độ, cõi Hy Lạp, và đúng như giai cấp võ sĩ ở Nhật Bản, sau cùng đúng như giai cấp THỦ LẠI của chế độ Cộng Sản Đệ Tam vây).

Nho gia chủ trương nắm vững lấy mọi đầu dây mối nhợ của bộ máy chính quyền, suốt từ buỗi đầu kỷ nguyên cho mãi đến ngày nay (vi lớp cán bộ của Mao Trạch Đông, và chính cả đến «Mao tử» nữa, cũng chỉ là biến hình của con người Nho giáo thôi).

Tuy vậy, trong quá trình sinh thành của mình, Nho giáo cũng đã trải qua nhiều cơn giông tố, mỗi khi gặp phải những ý thức hệ khác (hoặc nhiễm tinh chất cách mạng, hoặc nhiễm tinh chất vô chính phủ) đương đầu với mình. Nhưng dù sao thi dịch thủ của Nho giáo (là Mặc Địch, Hùa Hành, là Lý Tư, Tuân Tử, là Vương Dương Minh, Mao Trạch Đông) hay là ai ai đi nữa) cũng vẫn chưa thắng nổi Không Khâu!

Tại sao vậy?

(còn nữa)

HỘP THƯ TÒA SOẠN

Bạn Trần Chí Minh (Huế):

Nếu chúng tôi nhận được sé tin trên hộp thư để bạn rõ. Thân mến.

Bạn Nhú Lang (Huế):

Trong bài thơ «Hồi hận» của bạn có câu «Ôi! chết cả lòng tôi» mà chỉ vì thất tình (!) thì khổ lòng dâng được bạn gặng bạn tiền bối. Chúc bạn sáng tác hàng. Thân mến. D. K.

Em B. Ngân (Sài Gòn):

Thư em cảm động lắm. Huong dẫn và khuyên khích là bồn phận của Đời Mới, nhất là đối với những mầm non. Em nhận xét khá đấy, nhưng vẫn viết thành truyện ngắn để thành công hơn. Tả động tác để gợi cảm, đừng nên lý luận nhiều trong truyện. Tránh tự ái và nản chí nhé. Thân mến. D. K.

Bạn Trúc Thảo (Sài Gòn):

Không thể làm bạn hài lòng được. Chúc bạn sáng tác nhiều. Thân mến.

Bạn Thủy Lương (Sài Gòn):

Đã xem bài của bạn. Đề tài không có gì mới lạ. Mong bạn gửi cho loạt bài khác. Thân mến.

Bạn Vũ Bá Chí (Cần Thơ):

Câu chuyện khá cảm động nếu bạn viết lại thành một chuyện ngắn thi thành công hơn. Đoạn đầu giải vòi ịch. Đó không phải là lỗi viết hồi ký. Chúc bạn sáng tác nhiều. Thân mến.



của LOAN GIANG

Quê tôi đất nước Việt Nam
Suốt từ cửa ải Nam Quan xa mờ
Qua miền Trung ngọt bồng dừa
Tới Cà Mau mũi sát bờ bờ sâu.

Quê tôi
Khoai sắn lên mào
Gió vờn sóng mặ
Ông chuốt ròng dầu
Tre xanh ấp ú niêm vui khồ
Lúa vàng uốn sống sức cần lao.
(THÙY HƯƠNG)

Mảnh vườn Thùy Hương được cải tạo
diễn: sạch sẽ. Nhưng trong vườn Thùy
Hương chỉ có một màu sắc và một hương
thơm nên ngâm lâu chừng ta cũng cảm
thấy chán chán.

Người ta nghĩ rằng, Thùy Hương chỉ
loay hoay cho trồng một giống hoa trong
vườn của mình mà thôi, vì xong «quê
toi oi! Thùy Hương cũng chỉ biết đến
«Quê thanh bình»

Và «Quê thanh bình» cũng không có gì
đặc sắc, với:

A ha! mùa loạn tàn
Hoa thanh bình đua nở
Bao mạch sống tràn trên cây cỏ
Gió hiền hòa bất tiếng than van

và:

Nàng thôn nữ xinh xinh
Mặt đỏ hồng nhuộm nắng
Đón người trai anh trắng
Đằng thắm một lâm tĩnh
Đàn trâu hiền lành
Hết thời kinh hoàng
Nóc mèo chùa đình
Thôi thời nết ran
Mỹ miều dấn cả đường lăng
Đáng duyên dấn cả quán hàng lợ

thơ
THÙY HƯƠNG
Phải! Mảnh vườn Thùy Hương được
cải tạo diễn: sạch sẽ. Giống hoa của Thùy
Hương trồng trong vườn tuy không có gì
đặc sắc nhưng từng朵 một xem ra ấm áp
cành sấu lá úa như:

Quê tôi
Bép như thơ
Và oai hùng bao trang sữ
Núi, sông, hồ:
Đây gó Đống Đa xưa
Kia Bách Đằng giang rợ
Đây Lăng Bạc, Tháp Rùa
Và cao vút những bóng dừa

Trao duyên núi Ngự, bến bờ Hương
Giang.

THÙY HƯƠNG

Và oai hùng bao trang sữ
Núi, sông, hồ
Thật là mông lung!
Không ai nhận ra mấy朵 hoa nay của
Thùy Hương thuộc vào giống hoa nào?

Cửu Long soi ánh trăng vàng
Cà Mau xôn tóc huy hoàng đại dương
Một sự so sánh táo bạo thật! Vì một
vùng đất như một con người đang xôn tóc,
mà không vì giao cảnh buồn rầu mà lại giao
cảnh huy hoàng nữa thì thật đó là một ý
tưởng khác thường eay!

Tôi yêu quê đất Việt
Với tất cả tình yêu thâm thiết

Đến bến «đò hoa» kế tiếp, Thùy
Hương làm cho ta thấy tất cả sự gượng
géo của tác giả :

Tôi quý quê Việt
Với mầu hùng bất diệt trong tim
Quê tôi ơi!
Xin dâng trọn niềm tin

Chúng ta có cảm tưởng người ta đã đem
trồng hai đò hoa sau lạc ra ngoài vườn
hoa mất rồi!

Đáng tiếc làm sao!
Lại mời các bạn đến viếng vườn hoa của
Anh Mặc.

Liek mắt nhìn chung mảnh vườn của Anh
Mặc, chúng ta tin rằng tác giả là người
từng dâng sâm lâu năm về nghề trồng hoa vì
trong vườn của Anh Mặc có lâm đà hoa
quý như:

Về chi đây, đường đi nứt nẻ
Về chi đây lá úa ngập ngừng sa

Về chi đây quê hương chóng sắt
Mà va li ngồi nghén

Sáng cười sảng sạc trên vai anh
Đầu bạc phor phor, mặt quắc long lanh

Gà thon ấp, bồi lú người băng cẩm địa

Phèp và thơm lâm! Cứng như những đờ

hoa sau đây :

Ôi An Lâm!

Ôi mây chiều! Ôi nắng sớm!

Ôi anh lính muôn kiếp hận chưa nguôi!

Các anh về thăm viếng xóm quê tôi

Bề gót nhật tóc xanh xuong trắng?

Chòm râu bạc cưỡi rung rung quái đản

Chân già lia thoáng thoát bến sau bưng

(đọc tiếp trang 41)

QUÁCH ĐÀM, « HỌA MI » ĐẤT BẮC VÂN LÀ người cha gương mẫu trong gia đình

NGUỒI có giọng ca quyến rũ đầy tình cảm nhất, ca sĩ được nhiều cảm tình nhất đất Bắc có lẽ là Quách Đàm. Quách Đàm, với giọng trầm ấm, luôn luôn gợi cảm chúng ta trong những bản nhạc dịu dàng mà chúng ta mới được nghe qua làn sóng điện ở miền Nam này. Quách Đàm hiện giờ là tài tử chính thức trong ban nhạc của đài phát thanh Pháp Á. Tôi tìm anh trong một buổi hát. Vì anh đang bận rộn nên tôi đành phải « chịu khó » ngồi chờ.

Tôi cảm tưởng người đã từng « làm mưa làm gió », người « con cưng » nơi đất Bắc vì có được giọng ca « ấm áp » này hẳn là phải kiêu hãnh tự phụ, nhưng trái lại cùi chỉ khiêm tốn, tình tinh hiền hậu, của anh, đã làm tôi xoa bỏ hẳn những thành kiến sai lầm mà bấy lâu nay bạn bè thường kháo nhau « định ca nhạc sĩ Hà nội hay làm tang ». Nhất là sau khi biết lý do tôi cần phải gặp, anh ngập ngừng bảo rằng đây là lần đầu tiên anh bị chuyện phỏng vấn này nên anh cảm động (?) lắm, và thấy cần phải dè dặt.

Chẳng hiểu dạo ở Hanoi « xung khắc » thế nào mà giới nhạc có vẻ ghét bọn nhà báo thế, nên tôi phải cải chính cực lực. Sự khen chê là một phương pháp phê bình sửa chữa để mà tiến bộ; và lại tôi rất có cảm tình với giới nhạc nên bắt đầu từ đó anh mới vui vẻ trong câu chuyện.

Anh di cư vào Nam này với gánh gia đình khá nặng. Một vợ 6 con, và cũng may, « chân ướt chân ráo » vừa đặt chân xuống « Bệnh viện Bình dân ». Anh đã được một gia đình người Nam cho anh mượn tạm một gian nhà nhỏ để cho ở nhờ vài tháng.

Tôi hỏi đây là một sự ngẫu nhiên hay là họ có cảm tình với gia đình anh vì biết anh là ca sĩ ?

Không, vì vui câu chuyện trong khi chúng tôi đang còn uống nước trong một quán gần đấy. Và đến bây giờ ông ta cũng không biết tôi là ca sĩ, mặc dầu nhà ông ta cũng có máy thu thanh.

— Anh cho biết nguyên do vì đâu

mà anh trở thành ca sĩ.

— « Nhờ trời » cho tôi cái giọng gọi là tàm tạm từ thuở bé. Nhưng mãi sau này được anh Thẩm Oanh và vài bạn nhạc sĩ khác khuyến khích nên tôi bắt đầu đi sâu vào nghiệp « hát ».

Vì tôi sống được lòng với tất cả mọi người. Có thể nói đa số các anh các chị ca sĩ nhạc sĩ ở trong này như Anh Ngọc, Ngọc Long, Vũ Huyền, Tâm Văn, Minh Hoan v.v... đều quen biết nhau hồi ở Hà Nội. Vả lại quen nhau, mến nhau nên hay khuyến khích nâng đỡ nhau là chuyện thường. Đây, như hồi đầu vào trong này, tôi cũng không có ý định, và cũng không mong rằng có thể theo đuổi nghề hát ở các đài Phát Thanh như ở ngoài Bắc, nhưng cũng may được các bạn cũ thấy hoàn cảnh di cư của tôi nên tìm cách chỉ dẫn, giới thiệu. Lẽ cốt nhiên, các anh các chị ấy phải thông thạo hơn « ma mới ». Nhưng rồi cũng xong cả, có thể nói là tôi gặp được toàn chuyện may. Tôi cũng đã từng cộng tác với một vài bạn làm « phụ diễn » ở các rạp chopping.

— Anh thấy tình thần hoạt động và tinh « nghệ sĩ » của các anh em trong này thế nào ?

Anh ngầm ngữ rất lâu :

— Sự thật thì tôi chưa được tiếp xúc nhiều nhưng sơ qua thi tôi thấy phong trào nhạc ở trong này phát triển hơn ở ngoài Bắc nhiều, vì tập trung hơn. Và nói về nhạc công thì khá lắm. Nhạc công ngoài Bắc di cư vào trong này nếu không có « vây cánh » thi khó lòng mà sống nổi. Giới nhạc nói chung mà không biết đoàn kết thi dễ bị nhạc sĩ ngoại quốc « chi phối » lắm...

— Anh có dự tính một công cuộc xây dựng gì cho nền ca nhạc, khi anh đã sống ở trong Nam này không.

— Tôi rất khó trả lời vì sự thật thi chẳng bao giờ tôi nghĩ đến cả. Một lần tôi hát lên, tức là tôi cố lột tả cho hết những súc cảm của tác giả đã gửi gắm trong bản nhạc đó. Thể hiện được buồn vui, hùng mạnh, tha thiết, tức là đã « sáng tác lần thứ hai » để



QUÁCH ĐÀM

thich giả hay khán giả đồng cảm mà gần với tác giả hơn. Tôi không có tham vọng gì cả. Tôi không bao giờ có ý tưởng lợi dụng chút tài mọn để làm lung lạc... (Nói đến đây anh ngập ngừng rất lâu). Sự thật thì anh cũng chẳng lạ gì thành kiến không đẹp đối với chúng tôi. Thú thật với anh cũng đã có những cô quá yêu giọng hát... mà dã... xin lỗi, anh thông cảm hộ. Nhưng tôi cố giữ làm sao để gây được tiếng tốt với tất cả mọi người. Tôi không sống lập dị, không nghệ sĩ tĩnh. Tôi không sống vượt ngoài khuôn khổ mà tôi luôn luôn tìm về với gia đình vợ con.

Chắc anh ngạc nhiên khi biết tôi đã có 6 con rồi. Các cháu đối với tôi là nguồn an ủi độc nhất. Tôi thương các cháu lắm. Chỉ về với gia đình, săn sóc, chăm nom các cháu là bao nhiêu mệt nhọc buồn phiền đều tiêu tán hết.

— Bố nào thi con ấy, các cháu ở nhà hát hay lâm anh nhỉ.

— Không, trái lại. Tương lai của các cháu, tôi chú trọng lắm. Tôi không muốn các cháu chỉ biết hát như tôi. Mà tôi muốn các cháu sẽ giỏi về âm nhạc hoàn toàn. Sẽ sử dụng thông thạo một trong những nhạc khí. Trai thi tôi muốn chúng giỏi về tây ban cầm hay đàn gitay thích, còn cháu gái thi tôi muốn cho cháu học đánh dương cầm. Tôi sẽ cố gắng luyện tập cho các cháu từ bé.

Chú ý đến phần xây dựng tương lai cho các con, ca sĩ Quách Đàm cũng đã có lòng yêu đến tiền đồ của nền ca nhạc nước nhà, và hiện thời người cha gương mẫu này chỉ mời có tham vọng nhỏ như vậy thôi.

MINH ĐĂNG KHÁNH

ĐÓI MẮT

HƯỚNG LÊN mặt trời cao
với vội, đôi mắt sáng ngời của tuổi
ba mươi, say mê sự nghiệp. Nắng bùa
xuống đá xanh, rắn rật trên đường
nhựa, đôi mắt chiếu như bừng cháy
lòng YÊU. Vô biên, lồng lộn, vuông
trái đêm rừng, hối đôi mắt hai mươi,
lòng đèn long lanh, lòng trắng chưa
đục.

Trở lại ghế nhà trường, mái tóc
mịn, tơ lùm má ngon ngon, này đây, đôi
mắt len mươi, cười như hoa nở. Chớp
một cái, đôi mắt cười tít, nhìn manh
áo mới che hai cổ tay trắng hồng mầm
mầm, cố đôi chút hoen vì mục tim học
đường.

Vui quá là vui, phi ngựa gỗ, do cả
hai tay ôm lấy cổc nước đưa ngọt
lịm, em lên nǎm, đôi mắt trong veo như
nóng xanh ngát. Ngày! Tuổi thiên đường
đãy lỗi, em dại, nhìn ánh đèn không
chớp. Em tôi... đôi mắt lệ ròng ròng,
đôi me cho bú.

Hôm nay không trắng, đôi mắt nhìn
xuyên bóng đêm, nói chuyện mờ mờ
trong gương kính. Ấy ai tâm sự cho
đêm ngày cố độc chết vợ xa chồng!

Lạy trời cho đêm nay trắng sáng hơn
đêm nào, cho thuyền rong buồm êm á
xuôi quê, có đôi mắt mẹ già lẩn bước
đón con tận hàng rào tre xơ xác:

— Thời! Con về rời mẹ cưới vợ cho
con.

Đôi mắt người trai cái xuồng, biết
lòng mẹ yêu con, mà không dám nói gì.

Hãy nghe hết bằng đôi mắt, uống
lấy tinh lực của nó, giống như những
phút nào xa... người yêu horizon vì
thấy người trai biết ánh đèn, một
chiều mưa đến thăm, để trở về với
một vỉ mưa uất.

Mẹ ơi!

Tiếng hò đồng quê, ai mà tàn ác thế,
đem so sánh với tiếng hát đê thành.
Hai người thanh nữ sinh ra giống
nhau để lớn lên mà khác nhau.

Ánh mắt đen đèn chớp pê hồn! Ánh
mắt nâu nâu viền chì mè huộc.

Hôm nay, coi biết thế nào để mẹ
vừa lòng khi mắt con đã in nhiều con
mắt.

À! Em gái tôi đây. Mẹ ơi tăm rỗi!
Cái đôi mắt uỷ sấp khép, đi bên cạnh
mắt cô nàng che nón, dừng lại đầu
làng để chờ ông già cầm hương cho
tiền bón trè chăng dây.

Đêm đêm, người nơi xa vọng hoài
đôi mắt. Mắt ai nâu bên bến tàu tấp
nập, mắt ai xanh của một khe núi ven
rừng, mắt ai đen láy một rừng nho và
long lanh rơi lệ một ngày ân ái

CHIỀU NAY đôi mắt người tình
hờn giận, dã trắng đêm qua, khóc giặn
hờn vì người trai đô thị lạc bước đến
anh đèn.

Con thiêu thân không chết, mắt
người tình cười vui, đi chơi dưới
trời mưa, mắt say sưa êm đềm.

Người trai muốn hôn lên đôi mắt
ấy long lanh quá như trời chiều thu,
nhưng một phút nào im lặng, hình
như có cả mây lả chiều hè lớn vỗn
vương ánh hoàng hôn!

Chao ơi! Con thiêu thân chưa thấy
ánh đèn mà đã tưởng nhiều tội lỗi.
Rắn độc chết xa rời. Giờ lên tiếng!
Chỉ có mắt nhìn triều mèn, gửi nhau
thông cảm.

Mắt ơi! Nguồn tinh lực của đời hỡi
thầm ca bần dàn tuyệt tác, đầy tiếng
tơ đồng reo như nước mưa trong.

Hôm nay rạng đã lên! mùa vào
xanh ngàn ngát, xanh như mắt nhữ
tóc, như màu hổ thủy tà áo người
tình.

Người trai cho hồn đi viễn xứ, để
thu viễn xứ về, dâng đôi mắt đẹp
long lanh.

Hôm nay, chúng mìn, mắt tuổi hai
mươi, mai đây dâng lên đôi mắt để
say mê sự nghiệp tuổi tròn.

Đôi môi ngày nào vưởn cúc lén mầu
ta ngồi ngắm hoàng hôn mà thấy bình
minh trong bướm đi chập chững... và
lớn khôn... lửa bừng đôi mắt hai
mươi.

Bừng thức trắng nứa mắt ơi! một
ngày mai đang bừng lên đẹp như mắt
cho mắt in thăm một mầu xanh. Kia đôi
mắt no lành...

BĂNG SƠN



ĐÓI MẮT ● Tùy bút của Băng Sơn ● ĐÓI MẮT ● Tùy bút của Băng Sơn ● ĐÓI MẮT

HÙNG SÁNG

KỊCH XÁ HỘI MỘT HỒI MỘT CẢNH CỦA MINH ĐĂNG KHÁNH

Thảm kịch xã hội này xảy ra trong gia đình ông HỘI LỄ, một thương gia giàu có. Hai vợ chồng vào Sài Gòn kinh doanh đã lâu, có hai con : Lâm và Hoài Đức ăn học ở Hà Nội. Tình thế mới ông bà Hội Lễ gọi hai con vào Nam để tiếp tục sự học.

THỜI GIAN.— Suốt một đêm mưa gió ngày chủ nhật 26-9-1954... cho đến hùng sáng hôm sau.
KHÔNG GIAN.— Trong phòng khách tại nhà riêng của vợ chồng ông Hội Lễ ở một phố gần nhà thờ Huyện Sỹ.

BÀI TRÍ.— Rất sang trọng. Một bộ sa-lông kieu mới. Trên « đì-căng » một máy phát thanh xinh xinh. Góc bên trái kê bộ bàn giấy, sách vở gọn gàng. Trên bàn đe một máy điện thoại. Tường treo mấy bức tranh sơn mài, và mấy bức họa của các họa sĩ Tàu danh tiếng.

TÓM TẮT KÝ TRƯỚC

Trác vào, lật dụng nhà vắng vẻ định gõ em gái của bạn, Hoài Đức cự tuyệt. Lâm Trác tìm bức thư và ảnh phi tang. Đức không đưa thư. Anh em đánh mắng nhau (!). Hiền ra mặt gặp Lâm...

Hội Lễ và Cả Khoan về đưa cho các con xem thư nặc danh tống tiền...
Ngạc nhiên thấy chuyện xảy ra...
Đinh hỏi đâu đuôi câu chuyện. Bà Hội Lễ đi đánh bạc cúng vừa về...

VI

LÂM.— Thưa mẹ thật là một chuyện vô lý quá. Con chẳng quen, chẳng biết có này, thế mà bỗng tự dung cô à «vá» đưa con trai nhất ở đâu đem đến nhà ta định đồ vạ cho con. Có lẽ định làm tiền ba me.

HIỀN.— Ô kia anh Lâm (nặng nghẹn ngào).

LÂM (Nhấn vai) — Này... này... xin lỗi. Xin lỗi đừng có đóng kịch nữa, (bùi mồi) có đóng kịch còn kém lắm.

HIỀN (gục đầu xuống mặt con, nức nở.)

HOÀI ĐỨC.— Nhũng câu nói khốn nạn. Thứ và ảnh có rành rành ra như thế mà em không ngờ anh lại có thể thốt được nhũng câu dê tiện như vậy.

(Lâm sững sờ định đánh em nhưng Hội Lễ đứng dậy ngăn).

HỘI LỄ.— Đức! Sao con ăn nói như

thế. Thư đâu? Ảnh đâu?

TRÁC (Hai tay đút vào túi quần yết giù).— Phải chứng cớ đâu? Ông còn công lý pháp luật (?) nữa chứ? Đầu có phải chuyện làm tiền người ta mà dẽ (!) Ngày! Hết tiền rồi thì cứ nói thật! rồi các « cự » đây bồ thi cho ít nhiêu đẽ mà làm vốn.

lại « mần » chuyện cầm bợ cầm bợ như rửa chờ...

BÀ HỘI LỄ.— Vâng a, bác nói phải a, chúng tôi giây dỗ con cái có có nè có nếp lầm. Đầu có những chuyện « trên bệ trong đầu » như vậy. Cố này là... là... là...

HIỀN (ôm con người mất, lên long lanh tràn lệ).— Dạ... không... thưa bà chúng con trót dại, cũng vì con thương yêu anh Lâm. Thưa bà đây, cháu trai của bà. Xin bà thương cho chúng con được nhở. Không thi con chết mất.

HOÀI ĐỨC (vuốt tóc cho Hiền) — Đúng đấy mẹ a.

LÂM (Quát to).— Đúng cái gì?... Mày biết cái gì? Đuỗi cõi nó ra. Con ấy là một con dĩ. Mày muốn anh mày lấy một con dĩ sao?

HỘI LỄ (sua tay).— Thôi thôi! tôi xin. Tôi xin cả nhà, nói nhỏ chứ, nói khẽ chứ. « Định vạch áo cho người ta xem lưng » nữa hay sao? Định đẽ cho hàng xóm láng giềng nó biết hết cả nhũng chuyện xấu xa này nữa à?

BÀ HỘI LỄ (Quay phắt ngay lại).— Ông bảo sao? Xấu xa cái gì? Tôi đẽ con tôi ra, tôi giây dỗ nó mà tôi không biết tình tình của nó nữa à? Con tôi không hư hỏng. Con dĩ này định làm nhục con tôi.

HỘI LỄ (văn xuâng tay).— Tôi bảo tôi xin bà rồi mà. Bà nói khẽ chứ. « Đừng chàu Lâm, con trai quý của hai bác

lạy ông tôi ở bụi này » nữa.

Tôi là bố nó mà tôi không biết nữa hay sao? Bà cứ bình tĩnh mà xem thực hư thế nào đã chứ?

BÀ HỘI LỄ (bịt mắt: càng nỗi to).— À, thế ra ông bệnh con dĩ này à? (Quay sang Hiền) Mày ở đâu mày đến? Mày gieo tai vạ « dô » nhà bà hứ đờ khốn nạn, đờ « voi dày, đờ ngựa xé », đờ « quạ mồ điệu tha » kia?

HỘI LỄ (nhăn mặt).— Thôi tôi xin bà... bà nói khẽ chứ.

CẢ KHOAN (nói lấy lòng).— Vâng.. vâng..

BÀ HỘI LỄ (cướp lời).— Không việc gì mà phải thăm lén... mà phải thăm lén. Gia đình có giáo dục, có tiếng tăm từ xưa đến nay không việc gì mà sợ. Gia đình nhà ta là GIA ĐÌNH TRƯỞNG GIÀ (!) Con trai mình trẻ người non dạ (?) Đò con dĩ này là dân hạ lưu (!) ti tiện (!) dám cắn gan « ĐUA MỐC MÀ ĐỘI CHỒI MÂM SON » Hứ..

HIỀN (bị tốn thương nhiều, nàng uất quá nặng đứng dậy nói to).— Bà không được nói tôi như thế. Anh Lâm, con bà đã thế thốt nặng lời với tôi, bây giờ anh ấy lại nỡ phủ phàng lừa đối tôi. Phải! bây giờ tôi mới thấy rõ cái giá trị trưởng giả của anh Lâm, tư cách giáo dục của gia đạo nhà bà.

BÀ HỘI LỄ (xắn xõ).— À con này lào. Mày dám « đối già đối giàm » với bà à? Mày chửi bà? Bà lại xé tan xác mày ra bây giờ chứ lại. Đò gái dĩ già mồm...

HIỀN (tiến lên một bước).— Bà không có quyền gi bà đánh tôi cả. Phải! Tôi hiểu tất cả rồi, tôi hiểu mặt thật của người đời rồi. Tôi không phải là con của bà mà bà có quyền mắng nhiếc tôi là con dĩ...

BÀ HỘI LỄ (con cắn).— À... « cha cái con đẻ ra mẹ bố tiên sur cha nhà mày » nhá, mày dám cắn hồn với bà à? (Tát mạnh, làm Hiền lặng người, suýt ngã; thằng bé bị động, nó té lên. Ông Hội Lễ với đứng dậy tát vợ lại).

HOÀI ĐỨC (đỡ Hiền, níu chặt tay).— Sao me lại thế?

BÀ HỘI LỄ (Quay lại con).— À, con này định

về hùa với nó à? Tao cứ thế đấy! Tao đánh vỡ mặt nó ra xem nó làm gì tao nào? Tôi và đâu tao chịu.

(Bà bước vội lại định đánh Hiền, nhưng chợt nhìn thấy trước ngực Hội Lễ đeo chiếc ảnh đức Mẹ, bà dừng tay.) À chứng cớ... con bà là con cầu tự. Con tôi là con thần con thánh. Tôi giây bão nói rồi, nó không bao giờ được quyền yêu một người theo đạo. Nó không dám trả lời tôi. Hừ con bà có khuôn có phép. Mày nói lão. Đò « ôn vật »!

Thương thương gửi các em bé lạc lõng bị cha mẹ bỏ rơi... — M.D.K.

HOÀI ĐỨC (cãi).— Sao me vô lý thế? Yêu nhau không phân biệt sang hèn, phân chia tôn giáo mới phải chứ.

BÀ HỘI LỄ (xia xối vào mặt con gái).— À, con nhãi con này? Mày « chửi » mẹ mày đấy à? À, thi ra cho mày ăn học để mày « lý sự » với mẹ mày như thế có phải không? Hứ con kia?

CẢ KHOAN (can khéo).— Tôi xin bác, cháu nó trót dại...

HỘI LỄ.— Thôi, tôi xin bà. Bây giờ không phải là lúc bận cãi, con Thần con Thánh, con Chúa con Phật gì cả. Phải giải quyết thế nào? Xem thực

hở có phải là thắng. Làm quyền dù có này, có phải là hạt máu nhà mình hay là con hoang con đại chử.

HIỀN (Nghe xong cảm thấy hy vọng với vùng đất ôm con chảy lại quay bên chân ghế của Hội Lễ đang ngồi).— Đò, thưa Ông. Thưa Ông thương con, (nước mắt) Đúng! Đúng thật đây... đây là cháu của Ông... (hụi đích tôn của Ông đây...).

BÀ HỘI LỄ (chạy lại nắm lấy tóc Hiền giật mạnh).— Đò khốn nạn! Nói xoен xoét cái mồm! Bà lại vả cho roi rồng ra bây giờ. Con dĩ này! Phải rồi, mày cắt máu thẳng bé này ra thử máu với con tao xem có đúng không? Đò dĩ! Không phải mà « hai máu không hợp với nhau? » thì bà đem ra tòa, bà kiện bồi thường danh giá cho con bà chử. Cứ gọi là tù.

(Hoài Đức lại gặng đỡ Hiền và đưa bé, Lamin vào góc tường hoang mang rổ trên nết mặt. Trác vẫn thủng thỉnh bước một, như người ở ngoài cuộc).
HIỀN (ôm chặt con khóc to).— Trời ơi! Khổ thân cho tôi chúa. (ngacen ngao) Con ơi! Con ơi con!... Mẹ... Mẹ không ngờ! (Nàng vùng đứng dậy, mắt đỏ ngầu, nàng nghiên răng kẽm kẽm). Tôi hiểu! tôi hiểu tất cả rồi! Các người là đò khốn nạn! Phải! đây không phải là giòng máu trưởng giả của các

người. Đây là DÚA CON HOANG! Là hạt máu bỗ ro, đối với các người thi nó không đáng sống, mà để cho các người sống. Các người làm nhục mẹ con tôi, không thương chúng tôi. Kệ cho mẹ con chúng tôi chết! chết để cho các người sống (khóc to). Chỉ thảng tay vào mặt Lâm, Trác) Anh Lâm... chúng mày... là đò khốn nạn.. (khóc nức nở). Hoài Đức lại gặng định đỡ lấy đứa bé, nhưng Hiền quắc mắt hết to). Không được! Nó vẫn là con của tôi. (Nàng diễn dài giờ hai tay, chụp vào cổ con) Tuấn ơi! con ơi! con tha thứ cho mợ... mợ... sẽ chết theo con... (Nàng nghiên răng, định bóp chết đứa bé. Nhưng Tuấn khóc thét lên làm nàng rung mình, buông tay xuống. Mọi người đỡ xổ lại. Hội Lễ gạt mạnh làm Hiền ngã khụy xuống cạnh ghế. Ông bế vội lấy đứa trẻ.)

(còn một ký)



HÙNG SÁNG ♦ KỊCH CỦA MINH ĐĂNG KHÁNH ♦ HÙNG SÁNG ♦ KỊCH CỦA MINH ĐĂNG KHÁNH

ĐỜI MỚI 139

21

NĂM ẤY tôi lên 10 và Bich, anh tôi, đã 14. Lẽ sinh nhật mẹ tôi đối với chúng tôi lúc ấy thực cảm động. Cả hai định mua một vật gì để làm tặng vật. Đây là lần đầu tiên chúng tôi mua đồ tặng. Gia đình nghèo, mua được một món quà là một điều rất khó khăn. Nhưng Bich và tôi hôm ấy được thêm tiền làm việc ngoài giờ ở xưởng.

Nghĩ điều sẽ làm mẹ ngạc nhiên, chúng tôi không khỏi cảm động sung sướng: khi nói chuyện với thầy tôi, thì người xoa đầu vui vẻ lắm.

— Các con nghĩ rất phải. Mẹ con sẽ vui mừng vô cùng.

Cứ nghe giọng nói, tôi cũng đoán hết ý nghĩ của thầy tôi mà bùi ngùi chưa xót. Thực ra lương thầy tôi rất ít, và mẹ tôi phải chặt vật lâm mới trang trải được những nhu cầu trong gia đình. Người phải làm lụng mệt nhọc suốt ngày, nào nấu ăn, nào săn sóc chúng tôi từ tẩm cơm, manh áo. Người thường giặt áo quần, chùi nhà cửa bằng thùng tắm và bao giờ cũng chỉ lặng lẽ làm việc. Khổ cực hẫu như đã làm vắng nụ cười trên môi. Nhưng mỗi khi mẹ tôi mỉm cười thì trông mới đẹp làm sao!

Tiếng thầy tôi hỏi, làm tôi giật mình:

— Các con định tặng mẹ cái gì?

Tôi trả lời:

— Chúng con định mồi đưa mua riêng một vật.

Bich thêm:

— Ngày giờ thầy nói với mẹ để mẹ cứ nghĩ đến là vui rồi.

— Phải rồi, một ý nghĩ lớn trong một trí óc nhỏ. Một ý kiến rất hay.

Thầy tôi nói vui vẻ, làm Bich sung sướng đỏ mặt lên. Anh chạy lại ôm chầm lấy tôi.

Vài ngày sau, chúng tôi chung hưởng sự sung sướng kín đáo của mẹ tôi. Trên mặt, bao giờ cũng phảng phất một rạng rỡ khác thường. Khi làm việc, hai mắt trong sáng long lanh. Mẹ tôi vò vú không biết, nhưng nụ cười vú cờ trên môi đã tự tố cáo rồi (!) Không khí gia đình tràn ngập tình thương.

Tôi hỏi Bich nên mua cái gì thì anh bảo :



MÓN QUÀ QUÝ

NGUYỄN TÁC CỦA
ROBERT ZACKS

THẢO HOA dịch

— Chúng minh mua riêng ra, đừng ai bảo ai cả.

Tuy suy nghĩ nhiều lắm mà không biết mua cái gì cho hợp. Sau cùng, tôi mua ngay một cái lược có đinh vài hạt thủy tinh óng ánh như nạm ngọc. Bich bằng lòng lắm nhưng anh không hề nói anh mua gì, anh bảo :

— Anh sẽ biếu mẹ một vật tặng thích lâm khi nào anh đưa ra thi biết.

— Thế nghĩa là lúc nào?

— Anh chưa thể nói được vì khi anh đưa món này thì anh phải làm thêm một công việc. Đừng hỏi anh nữa.

Sáng hôm sau, mẹ tôi dậy sớm để chùi nhà, Bich bấm tó cùng chạy ra. Mẹ tôi đang cúi xuống nền gạch, chùi rửa rất cần thận bằng một miếng vải nhúng nước. Đó là công việc sáng nào người cũng làm. Bich trở lại với



món quà trên tay. Khi nhìn thấy, mặt mẹ tôi hơi tái đi. Đó là một cái thùng mới, một cái chồi mới và một cái đè vắt áo quần.

Mẹ tôi nói gần như nghẹn:

— Một cái thùng giặt! Quà tặng là một cái thùng giặt!

Tự nhiên, từ khóc mắt Bich, hai giòng lệ trào ra, chạy dài trên má. Không nói được nên lời, anh lấy thùng ra, đem đè ở trên thang gác. Tôi liền bỏ cái lược vào túi áo, chạy đến sau anh. Anh đang khóc.

Vừa lúc ấy, thầy tôi đi lên. Bich không nói được. Tôi phải kè rõ tất cả. Bich vẫn nức nở :

— Đề con đem cất.

Thầy tôi cầm lấy thùng :

— Không, đó là món quà lạ; chính cha cũng đã nghĩ đến.

Tất cả xuống nhà dưới. Mẹ tôi đang chùi nền nhà bếp. Thầy tôi không nói gì, lấy chồi nhúng nước rồi dùng máy vắt ép khô, người bảo mẹ tôi :

— Minh không đề Bich nó chùi cho xong. Quà tặng của Bich là từ nay phải chùi nền nhà. Phải không Bich?

Bich thận thùng, hiểu rõ bài học ấy :

— Phải, dạ, phải. Bich nói trong nghẹn ngào.

Mẹ tôi đã hiểu :

— Công việc này đổi với một đứa trẻ 14 thì nặng quá.

Đến bây giờ, tôi mới hiểu cha tôi.

— Ô, nhưng không dùng cái vắt lá lung với cái thùng mới này, như thế thì dễ quá, và như thế tay sạch, hai đầu gối khỏi đau. Phải dùng cái cũ này cơ.

Mẹ tôi nhìn Bich, buồn bã.

— Ôi, một người đàn bà có thể khóc khéo như thế này (!)

Rồi hôn lên má Bich và Bich sung sướng vô cùng.

Thầy tôi quay về phía tôi:

— Còn của con?

Bich nhìn tôi, hơi buồn. Cái lược vẫn cầm cầm trong túi áo tôi. Có lẽ nó muốn biến thành cái thùng giặt. Tôi bùi ngùi :

— Con biếu nửa cái thùng giặt...

Bich nhìn tôi, mắt ánh lên một nguồn thương cảm vô biên (!!)

THẢO HOA



ĐỪNG VƯƠNG BUỒN MẮT EM

Áo em lụng thụng

Tóc em... nhẵn bóng!

Em tu là chú tiêu,

Trên chùa Thiền xa làng.

Chiều lại chiều, vàng trời, xanh sang,

« Nam-mô », buồn êm mênh mang chuồng

chiều

★

« Lạy Đức Bà » huyền diệu,

« Giê-su-ma », con tội, « Amen »

Em tu là chú bé

Cầu cho các linh hồn.

Em khắc khổ, cẩm phòng; em xem lễ, cầu kinh,

Và chiều chiều, em quỳ lặng bên bàn thờ vắng lạnh...

★

Nghé o.. o!

Em trẻ mục đồng,

Điếc theo em hát, vui lừng chiều quê

Em ngoan, chẳng khóc tí tê,

Nâng say cánh bướm, em mê... i tờ

Buồn làm gì, hoài mất cả ngày thơ !

Má non biếc thê, ô... ô ! Sao cơ mà buồn ?

★

Em bé o! em có biết, tuổi em

Tuổi thơ như lụa nón, trắng trinh.

Ai vương buồn mắt em, tội đây !

Vui đì em ! muôn loài yêu em cười.

Bé em o! nguồn suối mát mắt em

Em hồn trắng và mây trời chưa xanh,

Mắt em là HÒA BÌNH !

SAO THANH

Thơ tặng một lần đi

Ai chắc ngày mai u sầu sớm tối?

Ai lo ngày mai ngực lạnh thân tàn?

Ta chỉ thấy đường mai bừng rạng

Trời mai lấp lánh sao mai...

Quyết một lần đi chờ chặng hối.

Có ai than trách chuyên qua rồi.

Xin từ biệt người, nhiệt huyết dang sôi !

Người ở lại, hẳn không sầu sớm tối !

Đường định đoạt ta nào sốc nỗi,
Từ lâu trăn trọc chuyện sông hờ,
Không xong rồi giải pháp « khẩn số »;
Họ làm lớn lại quay về phương Bắc
Đất Bắc ngày mai sa mù bát trắc !
Ôi chảng chờ lại làm dán vong quốc !
Nung nấu tim gan ta hòn lệ thuộc !

Giồng mắt ta làm duốc
 Tay ta là thép tôi
 Ôc đét vẫn thơ thương
 Sau bước chân ta hoa bừng ngõ tối,
 Cả dân tộc lòng vui như mồ hôi,
 Hồn thiêng nở vạn đáo hương.

Ngày mai về lương tri ken chặt lối !
Đoàn trai đi, vừa kịp thuở Vàng Son.
Cố bấy em ra đón
Ta về song cửa ngõ
Em của lòng ta thói mắt đỏ
Thương đà đem Xuân đặt giữa vườn đời.

Người ơi !
Hạnh phúc rợp tình kỳ
Khởi hoàn men sóng sánh
Ta chỉ thấy trời mai lấp lánh !
Đường về hoa rắc lối ta đi.

CHẾ TẦN LINH





tình mẹ con

Bàngdi chồm hòn giữa thềm nhà tần mẫn buộc lưỡi câu vào đầu một tép tre — nghe biển, họ gọi cái ấy là cái « khâu cá ».

Muốn bắt cá ở khoang ghe ra, người ta đưa que vào báu lưỡi câu vò con cá là được.

Bà mặc độc một chiếc quần đùi vải đen, dưới bụng, những miếng vá đặt ngay ngắn, đường chỉ kéo dài ra như người ta vá bao bối.

Có tiếng ú ó ở trong nhà. Nó chạy nhanh vội, nhưng thấy mẹ nó vẫn còn thiêm thiếp, nó mới biết là mẹ nó mờ. Tay mẹ nó buông thõng xuống giường, nó đỡ lên đặt thuận chiều lại. Rờ trán mẹ, nóng quá. Nó nhăn mặt, rón rén đi ra.

Mẹ nó mù từ khi cha nó còn sống. Ngày nào bà cũng lè cùng xóm tìm nhà thuê già gạo. Tuy vất vả nhưng bà cũng gắng hết sức dành dụm cho Bà đi học.

Tôi nghiệp, phần tôi đã dành, cháu nó còn nhỏ dài kiêm năm ba chữ « hậu thân ». Sau này khỏi ai hiếp đáp.

Áy là câu nói thường ở cửa miệng bà, mỗi khi có ai hỏi đến con.

Hôm nào không người thuê, bà mò mẫm trở về, xách thúng xuống sông « cào » sò. Lom khom như người đi cấy, mặt nghiêng, lật sọ nước chun vò lỗ mũi, hai tay thupper xuống nước đưa đi đưa lại tim kiêm tùng « mánh » sò mèt. Chốc chốc lại ngã lén, tay trái ngoặt ra sau, tì ngang lưng quần, ngực trùm ra cho đỡ mồi...

Bà bỗng nghe tiếng chàn người chạy thỉnh thích và tiếng nói của bạn nó :

— Bá oi ! ghe vô rồi.
— Sao bữa nay ghe vô sớm vậy, Tâm?
— Chắc bữa nay cá nhiều lắm. Tao

nhin mắt ghe chỉ còn cách mặt nước có gang tay.

— Thôi may mắn đợi tao một chút nhé ! Tao vô xin phép mẹ tao đã.

Bà đứng cạnh giường, lay mẹ :

— Mẹ có khát nước không ?

— Không. Mẹ nó đáp sau khi trở mình.

— Ghe « lười bảy » nhà ông Hạ vô rồi, mẹ cho con xuống « hôi » cá nhé ! Con đè ám nước ở đâu giường, có khát mẹ rót uống, rồi chỉ một chốc con về liền.

— Hôi gì con, họ có nhiều thi xin, chứ nhà ông ấy gia trưởng nhiều lắm, họ giựt lại, còn đánh chửi là khác. Cố đi, con về chóng, kéo mẹ trống.

— Dạ.

Giữa các bạn chơi ảnh

Chúng tôi mở ra mục này, thè theo sáng kiến của nhiều bạn đọc, để các bạn mới chụp hình, hoặc biết chụp mà chưa thao, có thể viết thư hỏi « Đời Mới ». Chúng tôi sẽ trả câu đặng trả lời các bạn. Như vậy các bạn sẽ trau giồi cho nghệ thuật của mình thêm tinh tiến và sẽ ghi lại trên cuộn « an bom » giá đình những kỷ niệm cũ dưới những ánh sáng vui tươi.

Giữa các bạn chơi ảnh

Còn là nơi trao đổi ý kiến giữa các bạn, để phê bình lẫn nhau, hầu tiễn đến chỗ toàn thiện, toàn bích. Một bức hình của bạn gửi tới tin lên « Đời Mới » sẽ được các bạn khác tìm chỗ hay, đỡ mà khuyên khích nhau, giúp cho nhau cải thiện nghệ thuật.

Giữa các bạn chơi ảnh

Còn là nơi ghi những kỷ niệm em đầm hoa cẩm động trong đời sống của các bạn, đã được ghi vào bức ảnh và đăng lên « Đời Mới » : Một cuộc lễ thường thô, một đám cưới, một kỷ niệm sanh nhật. Các bức ảnh ấy sẽ được lập chí nầy dành cho một chỗ tốt.

Chúng tôi đã nhận được ít nhiều ảnh của bạn đọc, trong một số tôi sẽ đăng lên.

KHÉP LẠI CẢNH CỦA, Bá với Tâm cùng đi.

Tâm hỏi bạn :

— Mẹ may đau bao giờ thế ?
— Chừng năm ngày nay.
— Có uống thuốc gì không ?
— Tiền đâu mà mua thuốc. Tao ráng « hôi » bữa nay cho đủ bán lấy tiền mua thuốc...

Bà nói chẳng hết câu. Mắt nó chớp chớp. Nó cúi xuống, đề giấu hai giọt nước mắt sắp rơi.

Bỗng Bá dừng lại trù trừ rồi lôi bạn qua đường khác. Đi đường ấy phải qua trường học và mấy ngày rồi mẹ đau. Bá phải xin phép nghỉ. Trong lớp, Bá có tiếng ở nhà nhiều. Một tháng phải nghỉ đến bốn năm lần để đợi mẹ kiếm đủ tiền mua tiếp cho quyền vở. Cả học sinh trường này ai cũng biết câu chuyện thương tâm của Bá.

Buổi sáng kia Bá bị thầy gọi lên vì đã ở nhà buổi chiều hôm trước.

— Bá ! Tại vì sao buổi đi học, buổi ở nhà ?

Bà ấp úng cúi gầm mặt xuống. Trường lầm đó là cử chỉ thù tội, thấy quát :

— Đi học gì mà ở nhà mãi thì làm sao học được. Trốn học đi chơi phải không ?

— Dạ, thưa thầy...

— Chủ ở nhà làm gì ?

Mắt liếc xuống học sinh, Bá đáp nhỏ như lời bị nghẽn trong cuống họng :

— Thưa thầy, trưa hôm qua lúc ở trường về, con mắc mưa, quần áo ướt, phơi không kịp để bạn buổi chiều, nên con mới ở nhà.

Nét mặt thầy đang cau có bỗng như dịu lại. Thầy im đi một chốc rồi cho Bá về chỗ để khỏi có thời giờ nhìn cái quần của Bá cột túm lại nhiều nơi mà mỗi gút tủa ra như hai cái râu tôm...

Cảnh ôn ào ở bến làm Bá sực tỉnh. Thiên hạ đồng quát. Đàn ông có, già cả cũng có, mà nhiều nhất là đàn bà. Người nào người nấy quần xắn lên tận háng, tay ne ne cái thúng. Họ chen chúc xô đẩy nhau thản nhiên với những giọt mồ hôi ở trán và hai bên thái dương rỉ đều, tuy rằng gió vẫn đánh đánh đánh mấy chiếc buồm của hai chiếc ghe ngoài kia tiến vào bờ.

Ghe bỗng neo xong. Họ xúm quanh, nghiêng lệch man thuyền ghe mắt dòm. Bá và Tâm cùng theo họ. Chúng

nó sung sướng nhìn nhau mỉm cười khi thấy ghe đầy cá. Thực thế. Chỉ những hôm nào ghe « khâm » chúng nó mới được sung sướng vì người ta nới tay cho chúng nó « hôi ».

Nói là « hôi » cho vắn vẻ ; giá nói « ăn cướp » thì đúng hơn, vì chúng nó có đợi đến con cá cuối cùng còn sót lại đâu, cứ chờ ông chủ hờ cơ là chúng « dớp ». Chủ ghe đuổi chúng nó. Chúng nó tuột xuống nước. Lát sau chúng nó chém chệ phía bên kia.

BÀ BỒN CHỒN trong ruột lầm Từ nay đến giờ, thằng Tâm đã hôi được mấy con rồi mà nó chưa được con nào cả. Tay ông chủ cầm roi, nhún nhún thị oai. Bá nhìn lão ta chầm chậm. Lão quay qua. Nó thọc que vào. Lão xoay lại. Nó rút ra. Cứ thế đến bốn năm lượt mà lão xoay nhanh quá, nên móc câu nó không vẫn hoàn không.

Bỗng nó thọc que vào giựt mạnh.

Vút, vút, vút. Cây roi ông chủ nhảy trên đầu nó giáng xuống. Bị đau, nhưng mặc, nó cố tuột cho thực nhanh để trốn lẩn roi và lẩn vào bờ. Nhưng vô phúc làm sao ! Mới roi tôm xuống nước, nó gặp anh bạn ghe nấm đầu.

Đầu nó trọc. Nó ngoặt mình thoát được, trầm mình xuống rổ sâu. Anh nó cũng lặn theo, nó chơi lia lịa hai chân như con nhái mong vào kíp đến bờ.

Một lát sau, bờ chửa đến, đuổi hơi, Bá muốn trồi lên thở nhưng không kịp nữa. Bá uống nước ống ợc.

Lúc sau người ta vớt được Bá lên bờ thi cắp mặt nó chỉ còn tròng trắng. Bụng nó phình lên như con vật chết giữa ngày nắng to.

— Xác nước cho nó đi chứ !

— Làm phép thở nhân tạo cho nó đi !

Một anh lành tri công ngược đầu nó, chạy một đỗi khá xa. Nước cỏ họng nó tuôn ra như giếng máy.

Người ta đốt lửa lên hơ và dán một tờ giấy mỏng vào mũi nó. Họ chú mực, hồi hộp chờ tờ giấy rung rinh.

NHÀ CHỈ CÓ một chiếc giường vì thế người ta phải đặt nó nằm cạnh mẹ nó. Thấy mẹ nó mê man người người tản mạc về, chỉ còn có thằng Tâm.

Lúc nay, thấy bạn ngộ nạn, nó bán rẻ mấy con cá, dù mua chai dầu và bao thuốc cảm. Nó lấy dầu thoa khắp mình cho bạn. Nó muốn kéo chiếc bao bố mà bạn đang đắp, để đắp cho bạn, nhưng... Nó nhìn khắp nhà. Nhà trống trơn. Nó suy nghĩ, nghĩ suy, rồi cuối cùng cởi áo mình đắp lên ngực bạn. Nó lay mẹ bạn dậy, định bảo cho biết tai nạn rủi ro vừa qua. Bà đưa tay, sờ soạng bảo Tâm :

— Bá đã về ư con ? Cá có nhiều không ? Rót cho mẹ miếng nước. Mẹ khát quá.

NHIỀU PHONG

Thái công Nhiều

Giá báo Đời Mới dài hạn
ngoài Nam Việt (cả ücret phi) :

3 tháng 84\$

6 tháng 168\$ 1 năm 336\$

Bưu phiếu xin đề tên Ông Trác Anh,
Hộp thư 353 Saigon



PHAN RÍ !

Phan Rí !

Xa vời...

Có giòng sông chảy...

Có rừng, đồi, núi, có trời xanh xanh.

Phan Rí !

Gió lạnh lạnh.

Sương mai óng ánh.

Đoàn em bé tóc xanh.

Quây quần dưới mái nhà tranh,

Bên cha, bên mẹ, bên anh em ròn.

Phan Rí !

Đất nghèo.

Làng xóm cheo leo.

Cây rừng lạnh lẽo.

Phan Rí !

Đường đá gập ghềnh.

Lênh đênh...

Ngoài biển cả.

Vài chiếc ghe đánh cá nuôil dân.

Chăm làm ăn.

Không màng công danh, quyền lợi,

Nuôi dân làng sống cuộc đời ấm no.

Ai ơi !

Có xuôi Phan Rí xa vời...

Cho tôi nhẫn với vài lời « mến thương ».

Phan Rí ơi !

Phan Thiết, mệt chiều buồn nhớ
PHẠM THANH HUÂN



TẠP CHÍ PHÒ THÔNG số 5 xuất
bản tháng 8 dương lịch 1952 của ông
Nguyễn Vỹ có đăng bài « NOCTURNE
SUR LE FLEUVE DES PARFUMS » của
F.G.H. như sau :

*Du soir la tiédeur alanguie,
Berce mon âme en sa douleur,
Du fleuve la course alementie
Berce la barque avec douceur...*

**

*La barque obéit, endormie,
Aux coups réguliers du rameur,
Mon âme tressaille, meurtre ;
Aux coups de la vie dans mon cœur,
Et mon âme vogue, alanguie,
Au rythme alementé de mon cœur.
Et la barque voie, alementie,
Au rythme alanguie du rameur.*

**

*La lune paraît, très pale,
Dans sa maladie de langueur,
Et répand sa mélancolie
Sur la nature et dans mon cœur.*

**

*Mon âme en sa mélancolie
Berce doucement sa douleur,
La barque en sa course alementie
Berce mon âme en sa langueur.*

F.G.H.

Đồng thời cũng có đăng bản dịch
ra tiếng Việt của Lê Chi. Bản dịch
rất hay :

Điệu hát đêm trên sông Hương

*Hơi gió hiu hiu của ban đêm
Ru hồn ta trong cơn tê tái,
Nước Sông Hương ắng lè êm đềm
Ru chè thuyền ta bơi êm ái.
Thuyền ta thiêu thùi ngù, lèn đênh
Theo nhịp mái chèo bơi êm ái,
Tâm hồn ta rên rỉ, buồn tênh,
Theo con sóng trôi duyên tê tái.*

*Hồn ta bơi lướt qua, buồn tênh,
Trên lớp sóng trôi duyên tê tái,
Thuyền ta bơi lướt qua, lèn đênh,
Theo nhịp mái chèo bơi êm ái.*

*Trăng soi trên đỉnh núi đầu ghềnh
Nhợt như vết thương lòng tê tái,
Và trong cõi lòng ta mông mênh,
Trăng rủ mờ cơn buồn êm ái.*

*Tâm hồn ta rên rỉ, buồn tênh,
Ru vết thương lòng ta êm ái,
Thuyền ta rêu mặt nước lèn đênh
Ru tâm hồn ta thêm tê tái.*

LÊ CHI

Bài của Lê Chi, không ai chối cãi,
và không cần bút chiến hết mục như
mười bài KHUÈ PHÙ THÂN của
Thượng Tân Thị. Còn bài nguyên văn

Trả lời ông Nguyễn Vỹ và góp ý kiến với ông Hương Bình

Bài thơ Pháp : « NOCTURNE SUR LE FLEUVE DES PARFUMS »

CỦA VUA DUY TÂN HAY CỦA ÔNG H. GUIBIER?

chữ Pháp thì ông biện nhiều chứng
cớ mà bảo rằng bài ấy của vua Duy
Tân. Những chứng cớ đưa ra không
được vững vàng, như bạn Hương
Bình đã viết trong ĐỜI MỚI số 31 ra
ngày 8-11-1952 (trang 22). Tôi không
cần dẫn lại, chỉ thêm những khoảng
biện luận như sau, để chứng tỏ rằng
bài thơ trên kia là của H. GUIBIER :

1) Bài thơ xuất bản năm 1916 trong
Tạp chí ĐÔ THÀNH HIẾU CỒ (Bulletin
des Amis du Vieux Hué) số đặc
biệt HUE PITTORESQUE. Lúc này,
vua Duy Tân mới có 16 tuổi, có lẽ
mới bắt đầu học chữ Pháp. Hơn nữa
lúc bấy giờ, vua và các sĩ phu như
Trần Cao Vân, Thái Phiên, Cangmưu
toan một cuộc đảo chính chống Pháp,
thì có thể giờ đây mà làm thơ, nhất
là thơ bằng chữ Pháp, là thứ tiếng
mà chắc Ngài không ưa mấy, cái đó
lẽ dĩ nhiên. Vậy, nên đề Ngài làm
chính trị hơn là buộc Ngài làm thơ
lặng mịch.

2) Nếu như bảo rằng F G H là ba
chữ dấu tên của Đức Duy Tân lại càng
vô lý hơn nữa, vì rằng nếu quả Ngài
làm bài này, thì tại sao Ngài không
ký một biệt hiệu Việt Nam như Chi
Lan, Lê Chi, Chi Chi đó cũng được,
hoặc giả ký hai ba chữ tắt T.D.D.T.

V.S. S.V (Duy Tân = Vĩnh Saô) chẳng
bạn? mà lại ký F.G.H trong ấy có chữ
F, là bảy rõ, ví chữ F. không có trong
văn Việt Nam.

3) Xem trong INDEX ANALYTIQUE
(mục lục) của tập Chí B.A.V.H. từ
năm 1914 đến năm 1941. chúng ta đọc
như sau:

GUIBIER, H.

*Sur le Fleuve des Parfums. BAVH
1916, pp 157-158.*

Le charme de Hué BAVH 1916, pp
235-246 và nhiều bài khác nữa. Ông
H. Guibier, giám đốc sở Thủy Lâu
Trung Việt hồi bấy giờ, là một nhà
văn và một thi sĩ có tiếng; các giới
tri thức, văn nghệ Thần kinh đều
biết tiếng. Ông Guibier làm việc ở
Hué từ năm 1915 đến năm 1917 mới
về Pháp. Ngoài chức vụ chính thức,
ông đã đảm nhiệm chức Hội trưởng
Hội Đô Thành Hiếu Cồ (Association
des Amis du vieux HUE) liên tiếp
trong mấy chục năm. Còn quý ông:
linh mục Cadière, Cossérat, Sogny
thì thay nhau làm thư ký.

Những nhà yêu văn chương biết
rằng ông Guibier đã viết, ngoài bài
thơ tuyệt tác nói trên, một bài tuy
bút rất hay đầu dê là LE CHARME DE
HUE (Hué mỹ-cẩm). Bài này có đăng

lại trong INDOCHINE SUD EST ASIA
TIQUE số 1 (Décembre 1951), xin
độc giả xem lại cho kỹ, và cho chúng
tôi biết cảm tưởng như thế nào.
Riêng phần chúng tôi chưa đọc một
bài tản văn nào bằng tiếng Pháp về
Sông Hương, Núi Ngự, hay bài nào
này. Bởi vậy, chúng tôi nhận thấy
rằng Henri Guibier không những là
một thi sĩ mà là một thi sĩ tản văn
(poète en prose) như Chateaubriand
và.

4) F.G.H. trong đó có hai chữ G.H.
là Guibier Henri, không còn chối cãi
được. Còn chữ F. có lẽ là viết tắt
một tên thánh như François chẳng
hạn. Hoặc giả là viết tắt chữ Forêt,
Forestier chẳng? Đại khái nghĩa là
Henri Guibier le Forestier chẳng hạn.

5) Là thư của Cố Cadière gửi cho
ông Trần thanh Mai có thể xem như
một bằng chứng xác định (témoignage
probant). Cố Cadière làm Tổng Thư
Ký Tạp chí BAVH từ năm 1913 cho
đến đảo chính Nhật (1945), là người
hiểu biết hơn ai hết về việc này. Cố
Cadière hiện còn sống, đang ở Hué.

6) Không những Henri Gnibier là
thi sĩ mà vợ ông là bà Hélène Guibier
cũng là một thi sĩ có biệt tài. Cũng
trong tạp chí B.A.V.H 1916, số đặt biệt
về HUE PITTORESQUE có đăng bài:
« L'IMMUABLE HUE Arabesque »
chúng tôi trích đoạn sau hết cho độc
giả xem :

*Sur le fleuve des senteurs,
en une sage lenteur,
Vont jongles et sampans.
Et sur la rive fleurie
les autels et les banians,
Immobiles dans le temps,
font la nique à la vie.
De lentes mélodies
y sont développées,
Et le fleuve riant
voit s'écouler les heures
de l'aurore au couchant
dont il noie, chatoyant,
les fugaces couleurs.
Et la lune se mire
Dans ce calme miroir
frissonnant sous la brise
Du soir.*

L. N.
(Xem bòn dịch cuối bài)

Cứ xem trong INDEX ANALYTIQUE
thì thấy chua: bài này của « Mme H.
Guibier ». Vả lại cố Darbon ở Hué
quen thân với gia đình này bảo với
tôi rằng bà này tên con gái là Hélène,
cho nên mới ký là L.N. (đọc lanh là
Hélène).

7) Henri Guibier có một người
anh cũng thi sĩ là Dr Guibier; ông
này làm một bài thơ đăng trong



BAVH 1916 (Hué pittoresque) đầu đề
lá « LA RIZIERE.—Paysage » chúng tôi
trích mấy đoạn sau này :

*La rizière inondée, au matin radieux,
Offre un calme miroir où l'émissent les
cieux
Sous la caresse de la brise.
Le blanc nuage y fond sa neige dans l'azur
L'eau subtile y sourit à la jeune verdure
Qui pointe le miroir et le brise.*

*Vient le soir auroral, magnifique et serein,
De la terre et du ciel enchanteur souvenez-vous
rain*

On voit s'empourprer la rizière.

*Sur des abîmes d'ombre et des flots de
clarité
Des archipels d'argent naviguent, emportés
Parmi la mourante lumière.*

*La rizière inondée est pareille à mon âme,
Tour à tour accueillant le sourire et les
pleurs,*

*L'ombre froide et l'ardente flamme;
Miroir qui réséchit la vie au gré de l'heure,
Triste ou joyeuse, avec des vols clairs, des
étangs,
Et les calmes profonds et lents.*

Dr GUIBIER

Chúng ta đứng trước một gia đình
thi sĩ, vợ chồng, anh em đều là thi sĩ
cả, đó cũng là một sự kiện giúp cho
chúng ta bớt nghi ngờ điều nào.

8) Trong bài LE CHARME DE HUE
của Henri Guibier có mấy đoạn sau
này đầy thi vị, xin trích cho độc giả
ĐỜI MỚI thưởng thức :

*Un léger coup, frappé sur le flanc
d'une urne : un murmure d'ondes
sonores se propage en pulsations
harmoniques, et les urnes voisines
retiennent chacune un peu de ce
chuchotement dans leur coeur de si-
lence enfermé dans le bronze.*

Il (le Fleuve des Parfums) participe aux jeux de modulations de couleurs du ciel, de l'air, de la terre et de l'eau, depuis le discret prélude en jaune, bleu, vert du petit matin, les rapides variations brodées sur le thème en or du soleil levant, la longue et monotone mélodie bleue d'argent de la grande chaleur du jour, jusqu'au fracas éclatant des tons pourpres et des cuivres rouge sombre du couchant.

Plus tard, alors que tout le présent d'aujourd'hui sera du passé loin-

tain qui, chaque jour, s'efface davantage, seules, les belles légendes contées avec grâce, l'histoire des génies tutélaires et des belles déesses dite avec toute l'élégance qui sait rendre la science exacte aimable comme un conte de fées, viendront illustrer de belles images le livre des souvenirs : elles feront revivre la beauté des sites, en recréeront l'atmosphère lumineuse et parfumée ; et le charme de ce pays lointain, absent, se dégagera, discret et fort par quelque enchantement de ses mystérieux génies, comme mystérieusement peut se dégager, alors que l'objet lui-même ne se révèle pas, l'influence d'une présence chère et douce qui fait le charme de toute une vie ».

HENRI GUIBIER

8) Những dẫn chứng trên kia chúng
tôi rằng H. Guibier là một nhà thi sĩ
có biệt tài, có một tâm hồn đầy thơ
nhạc, tràn trề trong nét bút, thêu dệt
những câu văn diệu luyện thanh tao,
lời thơ tương tự như Verlaine trong
bài « SAGESSE » (Les sanglots longs..)

Về những đoạn trích thơ văn trên
kia, có bạn nào còn thắc mắc điều gì,
xin biên thơ cho :

— Cố Cadière (Procure Hué)

— O. Guibier (Saint Pé — Hautes Pyrenees — France) mà hỏi lại cho cẩn
kẽ. Phần của tôi, tôi tự xem như đã
làm xong nhiệm vụ, nghĩa là trả lại
cho César cái gì của César

POH NAGAR (Nhà trang)

HUẾ BẮT BIỂN

(dịch bài L'immuable Hué)

Trên mặt Hương Giang
Nốc, thuyền qua lại (1)
Nhẹ lướt êm ái

Trên bờ Hương Giang
Cây bàng, bình nhang
Như không biến đổi
Trước thời gian tối
Khinh cả cuộc đời
Điệu hò lá loi
Trầm trầm nỗi dậy

Mặt sông trê lợt
Ngắm giờ lặng trôi
Từ buổi sáng trời
Đến chiều tối thẳm
Sông sâu tố thẳm
Sắc màu chóng phai.
Mặt nước trắng soi
Im lìm gương nước
Trong đêm chậm buồm
Run rẩy gió nồm

L. N.
(G. T. dịch)

(1) Nốc Đà



Bạn Phan Văn Quang (Vientiane) :

Hè nay tôi ở trong nhà thờ Vạn Tượng.

Mỗi lần tiếng chuông của nhà thờ đồ nhịp 12 giờ trưa, với đồ nhịp 7 giờ tối, thì chó tru lên (TRU tức là rú lên, rít lên).

Năm nào, ngày nào, cũng nghe tiếng chó ở xóm nhà thờ chạy ra khỏi nhà là rít lên, nghe giọng thê thảm quá. Vậy tôi muốn biết tại sao chó lại rú lên như vậy?

TRÀ LỜI.—

Mỗi khi bạn nghe tiếng hai thanh nứa sát vào nhau, hay ai lấy lưỡi dao cạo cạo lên tinh nứa để phát lên tiếng xẹt khó chịu thì hẳn bạn cũng rùng mình ghê ghê và như thấy người nồi « da gà ».

Súc vật cũng vậy, có thể là vì con chó này khó chịu khi phải nghe tiếng chuông nhà thờ rền rĩ mà tru lên như vậy.

Bạn chắc cũng đề ý mỗi khi ở nhà quê ta có đám mừng hoặc ngày tết nhất mà nồ pháo thì ôi thôi! bao nhiêu chó lớn chó bé chạy hết tiệt. Cũng như một hồi ở thành thị có nạn còi báo động là bao nhiêu chó cũng rú theo đấy.

Bạn Hoàng Anh (S.P. 4206) :

Thưa ông.

Tôi có quen một người bạn gái đã lâu, và sau tình bạn tôi lại hóa ra tình yêu. Tôi yêu rất tha thiết nên đã bạo dạn gửi cho cô 3 bức thư để tỏ lòng của tôi.

Nhận thư mà cô không trả lời, nhưng có vẫn đổi đổi và chuyện trò với tôi rất thân mật mà không bao giờ để lộ cho tôi một cử chỉ gì ra ngoài tình bạn cả.

Vậy mong ông cho tôi biết ý kiến đề kíp thời đối phó. Tôi chưa vợ.

Rất cảm ơn ông.

TRÀ LỜI.— Bạn đã « bạo dạn » gửi những lá thư rồi mà nàng vẫn chưa gì... thi tiếc gì nữa mà bạn chẳng « cố » bạo dạn sang giai đoạn thứ hai là gặp mặt mà hỏi thẳng nàng xem sao.

Biết đâu trường hợp của bạn lại chẳng đúng với câu:

Người quốc sắc kẽ thiến tài

Tình trong như đá, mặt ngoài còn e.

Bạn thì chẳng e mà nàng « còn e » thì biết đâu đây.

Bạn N.V.T. (K.B.C. 55046) :

Tôi quen một gia đình ở Đà Lạt. Lúc đầu chỉ làm quen với Ba Má Nàng nhưng sau vài tháng tôi đã tìm cách gần gũi với Nàng... Nàng 17 tuổi còn sót 23, khi gặp Nàng tôi lẩn, tôi mạnh dạn hỏi: « Tôi yêu Nàng và muốn nhờ người đến hỏi. Nàng gật đầu. Tôi hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Ba Má Nàng trả lời: « Tôi suy nghĩ vài tháng rồi sẽ trả lời sau. »

Thời gian qua, không thấy Ba Nàng trả lời, tôi nồng lòng hỏi lần thứ 2 thì Ba Nàng bảo: « Tôi nhân ngại chờ! »

Trong khi chờ đợi tôi thường đến thăm

Tại sao cha mẹ nàng lại có thái độ mâu thuẫn như vậy, thi bạn phải nên xét qua tâm lý của cha mẹ nàng theo hai giai đoạn;

Giai đoạn đầu, lãnh đạm và giai đoạn sau, lại muôn vui vén cho bạn (từ Đà Lạt xuống Saigon thăm bạn).

Bồn phần làm cha làm mẹ nào cũng thương con. Muốn cho con cái nêu vợ nêu chồng, nêu duyên hạnh phúc. Có thể cha mẹ nàng chần chờ vì muốn dễ tìm hiểu tư cách, tình hình của bạn. Vả lại cô ta mới có 17 tuổi thì việc chọn lựa là việc có thể lầm. Quyền của họ mà.

Còn giai đoạn sau này, vì ông bố bà mẹ nàng so sánh thấy người yêu thứ hai của con gái họ không xứng đáng, không hơn bạn được nên thay đổi « lập trường » như vậy chăng? Có thể, họ rõ tình yêu thứ hai của nàng sẽ không gây được hạnh phúc cho con họ nên họ « ngăn ngừa » bằng cách « trách bạn hững hờ » chăng?

Còn cô ta là con gái mới 17 tuổi đâu thi hay « đứng núi này trông núi nọ » lầm. Vả lại sự « xa mặt cách lòng » là cớ dĩ nhiên. Bạn cũng chẳng nên buồn mà thiệt.

Việc bạn hỏi nên cưới nàng làm vợ hay không thì tôi chỉ có ý kiến là nếu cô ta YÊU bạn thành thật và bạn cũng yêu cô ta không kém, thêm vào đó cha mẹ đòi bên bằng lòng thì nhất, không cần phải nói « chàng và nàng » sẽ như thế nào rồi.

Còn gả ép, bạn đã hiểu lắm, xin miễn bàn. Chỉ có một điều: nếu bạn muốn, thi bạn nên gấp cô ta, là hơn.

Thỏa thuận hoặc thành công được êm đẹp hay không tức là bạn cùng cô ta đồng ý chứ không vì một áp lực nào. Có phải không bạn?

HOÀI VINH



NÈM LIÊN SƠN

:-: gòn bảo đảm :-:

Giá đặc biệt cho các Đường đường, Học đường, Nhà bảo sanh, Khách sạn và các nhà đóng giường. Nhận nệm cũ làm lại như hồi còn mới. Giá rẻ.

Có thợ đi đo và giao tận nhà

44 Phan Thành Giảng (ngã sáu) SAIGON

SẢN XUẤT GIƯỜNG BẰNG CÂY GỖ ĐÚ KIỀU, BÁN LUÔN

CÀ NÈM GIÁ RẤT RẺ

333 b, đường Pierre Pasquier (ngã bảy) Cholon

ĐỜI MỚI 8.139



NHA - TRANG SAU NGÀY ĐÌNH CHIẾN

PHÓNG SỰ CỦA BẢN CẦN

Cảnh chợ

Chen chân giữa chợ, mới thấy rõ nơi đây hồn đòn, không biết đến chừng nào. Người mua kẻ bán, chào mời, trả giá mắc rẽ. Hàng hoa quả, cá, tôm tươi la liệt.. giữa nền chợ.

Chị hàng cá trèo trẹo:

— Thế mà cũng gọi là sang đó. Cua ngang khác cua gạch. Trả gi mà « mắc » vậy.

Người mua nguýt sắc như dao cau:

— Làm dài vừa chứ! Không chó nào mua, ế hè xem thử có biết cua ngang cua gạch là cái quái gì? Ngồi phơi mồ, cho mà coi.

Thế là om sòm góc chợ.

Người đến Nha Trang đông dần và đông dần. Tiễn trút ra chợ tắt cả. Trước kia ai chú ý cua ngang cua gạch, các thứ cá liệt xuôi, liệt ngược, ngạnh nguồn, nục chuối, nục ngang. Vân vân và vân vân.

Trời động, cá ít thịt nhiều. Người ta mua như giành giựt.

— Không hiểu tiền đâu mà nhiều thế? Ké săn tiền mua thực phẩm như dầu giá Mỹ. Họ mua được tôm tươi, cá sống, mắc đến mấy ngày trước.

Hàng thịt góc chợ lủng lẳng mấy đùi thịt nai, còn nhỏ các giọt máu tươi, chảng mấy chốc bán hết.

Trời càng trưa, chợ càng đông.

Người sang kê hèn. Chen giữa đám đông người lác đác các cô đầu trần, tóc quần xách bị Hồng-kông, áo hì-lông, lè kè u già hay chì sen theo gót.

Có lẽ đó là các bà Thiếu bà Trung, hay các cô dài các ở Thủ đô vừa đến, viếng chợ lần đầu. Mặt trời đã xé. Chợ hẫu tàn. Người về chợ than van, trò chuyện :

— Tim chả ra mờ cá liệt, nấu canh thơm. Chợ hết ráo.

— Bạn « bà cô » trút tắt cả. Phóng tiền ra ngập cả chợ. Người ta không tiếc tiền: bao nhiêu cũng mua lấy cá sống, tôm tươi, thịt ngọt, tôm bồ cho chồng con. Giá sinh hoạt càng ngày càng lên như nước vở bờ.

(còn một kỳ)

Tìm người nhà

Muốn biết tin của cô Phạm Tuyết Hoa và cô Thanh, em cô giáo Nghiêm di cư vào Nam ở đâu cho biết gấp. Thư cho Bùi Đức Vượng, Pav. I No 42 à S.P.4484.

ĐỜI MỚI 8.139

31

PHẠM NHÀN Jean Picard đến ngày giờ hành quyết. Chàng bị áp tải ra đoạn đầu dài ngay giữa sân khấu lớn, chỉ một vài phút nữa là đầu chàng rời khỏi cỗ.. nhưng còi báo động bỗng dừng rú lê i từng hồi.

Một đoàn máy bay Đồng minh tới, trút hàng dây bom xuống một xuồng máy bên cạnh và một dây trúng ngay nơi hành quyết.. Picard sống sót, giữa đám gã hụ vội tàn, sực hơi thuốc nổ. Picard cạy gạch nhoài lên và tìm đường tẩu thoát. Hắn lẩn tới nhà một kẻ đồng lõa hối xua, hốt hải bấm chuông. Cánh cửa vừa hé mở, hắn lách nhanh vào rồi đóng ập cửa lại. Nhìn thấy khuôn mặt đầy bụi bám bám trên bộ râu lởm chởm, kẻ đồng lõa vội hỏi,

— Mày ở đâu tới, cần gì đến tao?

— Tao vừa mới thoát khói ngục. Bây giờ tao cần một giấy thông hành và một ít tiền. Mày kiếm ngay dùm tao. Tao biết xưa nay mày vẫn tốt với bạn mà.

Tên đồng lõa ra đi... Jean Picard xục xạo khắp nhà, túi quần áo, mắt hắt sáng lên, hắn chớp lấy một bộ, thay vào mình, vứt bộ quần áo rách rách tattered vào một xó. Chợt thấy cái ví đeo trên bàn, không ngần ngại, hắn mở nhanh, lục soát, lấy hộp thuốc, rút một điếu, rit khoan khoái rồi tới cửa buồng ngủ, đập cửa, gọi vợ tên đồng lõa ra tán tỉnh. Sau một câu chuyện, tội phạm cùng người vợ tỏ tình: *"n' ái"*...

Tên đồng lõa về. Nghe tiếng cửa mở dầm phụ vội vàng chạy ra ngoài, trong khi Picard nằm dùi trên giường. Tên đồng lõa lùi lùi tiến vào buồng, đập vào mình Picard, hắn vùng dậy, coi như không có chuyện gì xảy ra cả, nhận tiền cùng giấy thông hành, tự nhiên tước mủ của bạn vã ra đi trước sự căm giận của « khô chủ ».

Trên đường vượt biên giới, Jean Picard đã mang theo luôn cả vợ bạn. Khi biết tin vợ mình đã cuộn gói theo trai, kẻ đồng lõa liền tìm đến quận cảnh sát, báo cho ông cảnh sát trưởng biết rõ sự tình..

Jean Picard đang say sưa rượu trà với tinh nhàn, tinh chuyện vượt biên giới thì người hầu buồng đập cửa, báo có một danh thiếp. Picard mở cửa, thò tay lấy tờ danh thiếp. Một móc sắt tròng ngay lấy cổ tay, chàng vùng định tẩu thoát nhưng mũi súng đèn ngòm đã chĩa thẳng vào mình, cảnh sát trưởng Bonnet lung lung

KẺ PHÁ HOẠI KHÔNG VINH DỰ

(Saboteur sans gloire)

đứng trước mặt.

— Picard, không nên kháng cự nữa.

Vợ kẻ đồng lõa lao lại với tinh nhàn

— Tại sao lại thế này? Tự dung ông lại vào buồng hành hung như vậy?

— Đây là một phạm nhân bị kết án tử hình vừa vượt ngục. Chẳng kể đến những

giây phút ân ái đã qua, vợ kẻ đồng lõa liền tặng cho Picard một cái tát ném thân và đi thẳng.

Buồng về Ba Lê để lĩnh án tự nhiên bị gián đoạn vì một kẻ phá hoại vô danh nào đó đã giật sập cái cầu, gieo sự kinh hãi cho một làng kề bên, Quân đội Đức ra lệnh là thủ phạm vụ giật cầu đó không nộp mình trước ba ngày thì một trăm người tinh nghi kia sẽ bị hành quyết.. Một ý nghĩ

đột nhiên thoáng qua óc Picard, hắn trinh bầy với cảnh sát trưởng Bonnet là thả hắn ra để hắn nạp mình cho quân Đức tự nhận là kẻ phá hoại hầu cứu vớt đám người vô tội kia...

Sau một hồi nghĩ ngợi, cảnh sát trưởng Bonnet bằng lòng, tháo xích cho

Picard. Hai người tới thuê buồng ở khách sạn. Bonnet nói qua những chi tiết về việc phả cầu vừa qua để khi nộp mình khỏi bị lật tẩy trước sự thẩm vấn của mật thám Đức. Picard đã được đổi tên, bây giờ chàng là Jean Gamon.

Một hôm vì trốn tránh sự tầm nã của mật thám Đức. Bonnet và Gamon là vào một hiệu tạp hóa tinh cờ Gamon quen cô hàng, được sự thỏa

thuận của bà mẹ, Marianne liền dẫn hai người khác lại dì ra bờ suối câu cá. Một mối tình này nở giữa Marianne và Gamon.. Nhưng chưa thể hiện được cử chỉ ân ái nào thì Bonnet đã tới cắt đứt, dẫn Gamon ra về. Cặp trai trẻ hẹn đến gặp nhau ngày mai tại nhà thờ.

Hôm sau vào giờ đã định, cặp trai trẻ lại gặp gỡ, họ đã tỏ tình cùng nhau, nhưng vừa qua một vài giây phút đầu của mối tình vừa chớm nở thì ly biệt đã tới. Gamon cho Marianne biết là thế nào chàng cũng phải đi, đi rất xa, không có ngày trở lại Marianne buồn khổ, Hương vị của cuộc sống lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm hồn Gamon.. Nhằm lúc cảnh sát trưởng Bonnet mệt, Gamon xin phép đi từ giã Marianne, Bonnet thương hại và ban cho Gamon hạnh phúc cuối cùng.. Gamon hẹn tới 10 giờ sẽ trở về.. nhưng chàng đã cao chạy xa bay cùng Marianne hòng làm lại cuộc đời.

Cặp tình nhân dắt nhau ra đi và gặp một ông già đưa về cho ở trong trại.

Hôm nay là ngày đầu năm cũng là ngày mà một trăm kẻ vô tội phải rời đầu dưới bàn tay khát máu của Đức quốc xã. Ông già bạc phận kia cũng có một đứa con sắp bị chết oan trong đám đó. Chuồng nhà thờ rung từng hồi, già trẻ lớn bé trong xóm đất nẫu ra quay lấy tượng đức mẹ cầu kính, giải oan cho đám người vô tội.. Marianne cũng thành khẩn thấp nến cầu nguyện.. Động lòng thương trước

VAI CHÍNH
JEAN PICARD : Errol Flynn
MARCEL BONNET : Paul Lukas

— Tôi đặt một trái bom 500 cân loại mới, công phá mạnh. Khi bom nổ tôi nấp ở dưới cầu, 4 tiếng sau mới ra khỏi.

Viên cảnh sát trưởng gật đầu, đánh điện thoại thông báo về bộ tổng tham mưu và 100 bị cáo được phóng thích, trong khi Picard lên đoàn đầu dài.

Y lời dặn cuối cùng cảnh sát trưởng Bonnet tới khu trại. Marianne nghe tiếng gõ cửa vội vàng cởi khăn làm bếp, chạy vội ra định đón chồng.. nhưng chỉ thấy có Bonnet, Marianne vội hỏi :

— Gamon đâu. Về sau ông hay sao?
Bonnet lạnh lùng :

— Không bao giờ về nữa.
Marianne nước mắt long lanh :

— Ông là bạn, chắc ông biết anh ta làm gì, người ở đâu. Hy vọng cuối cùng của tôi là biết tung tích của anh ta Bonnet chậm rãi :

Có lẽ anh ta là người Pháp!..

Nội dung cuốn phim không đặc sắc lắm nhưng về phần kỹ thuật đã đạt đến mức cao siêu.

Chuyên phim được trình bày một cách rõ ràng, tinh nhạy. Hình ảnh đẹp và thật.

Phản cảnh tỉ mỉ, cõi động, khiến cuốn phim có sức hấp dẫn mãnh liệt.

Diễn viên rất xuất sắc, làm đầy đủ bỗn phận, khiến tình tiết của cuốn phim được miêu tả phong phú và cảm xúc. Cuốn phim này làm khán giả không đến nỗi quá thất vọng.

DUY MỸ

Đè được CHÂN LÝ HÓA đời mình nên xem tạp chí
TÌM HIỀU

THÔNG - THIÊN - HỌC

Một cơ quan tinh-thần, đạo-đức, không đảng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá Chân-lý

Giải-quyết nhiều vấn-dề khó-khăn khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì? và Sứ mạng của Ta đối với Ta, đối với Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bào, Công-chức, tư-chức, thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim Hiều Thông Thiền Học.

Bảo-quán : 35 đại-tá Grimaud—SAIGON

Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUẤN

Chủ-bút : NGUYỄN-THỊ-HAI

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục
TẠI NHÀ KHIẾU VŨ

GRAND MONDE

Do cặp tài tử

JOE, MARIANNA VÀ LISBETH
TRÌNH BÀY



LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

TRUYỆN DÀI THỜI THẾ của H.P.

XXXV

CHƯA PHẢI THẾ

(26)

TRÍCH TRONG HỒI KÝ của CHÀNG

THẾ MỚI PHẢI

TRÍCH TRONG NHẬT KÝ của NÀNG

(26)

« CHÚ BÂY giờ, với ý thức hệ Mao Trạch Đeng, một thứ Mác xít tuy nông nghiệp nhưng rất là dứt khoát này thì rõi tâm trí bạn mình tất nhiên là sẽ bị khuân dúc đúng như Ông Tần măt. Thế cho nên về quân sự hay chính trị kinh tế thì dù có rập mẫu lấy Trung Hoa, riêng tôi, tôi vẫn không lấy thế làm lo, nhưng từ ngày thấy các anh ấy (1) nhau nhất cái gì cũng « noi gương » đc Chu Dương thì riêng tôi quả là tôi bắt đầu sợ rồi...»

Chủ nhân bỏ miếng thủ gá bên mép rá, dăm dăm ngó vào cõi mung lung của rừng tối, hạ giọng như để tự nhủ :

— Ô hay ! Tàu nó có hẳn một nền Quốc học rồi thì nó mới cần phá chử — phá vì cái nền đó tôi tăm, leng beng lầm (thì là Không giáo mà) — chử còn mình ? mình vừa mới chập chững xây dựng được một cơ sở tuy còn mong manh lầm (nặng đầu là cơ sở phong kiến hay tiểu tư sản đi nữa : thì là Nam phong và Tư lực văn đoàn và cả Thanh Nghị cùng Hòn Thuyền mà !) Song được cái là do nguồn gốc Hy lạp La Mã phát ra nên nó sáng suốt, gọn gàng hơn ý thức hệ Nho giáo và, đã nói thì nói cho hết, nó tinh tế và nhạy là nó phóng khoáng — phóng khoáng là tự do — hơn ý thức hệ Mác xít nhiều (chủ nhân trả lại thực tế chấm chủ ngô hai đứa chúng tôi). Nên nhớ rằng chủ nghĩa Mác chỉ là ý thức hệ bắc cầu từ tư sản sang vô sản thôi, cho nên một khi nhân dân cần lao tự mạnh nắm giữ vận mệnh của mình rồi thì không thể dùng mãi được Mác xít đâu. Bây giờ trả lại vẫn đề Văn Hóa Việt mình thì, theo tôi, cái nền Hy La mới xứng đáng được kia không nên phá nó, vì phá nó thì một là mình sẽ mất rõ, hai là đi ngược đà tiến hóa của Tư Tưởng loài người mất. Ấy thế mà các anh ấy lại định xây dựng Văn Nghệ thôn quê thì thôn quê là nông dân, nông dân là Không giáo, hỏi có thể xây dựng được cái gì trên nền tảng co rắn ấy chứ ? Trái lại, các anh ấy lại đã phá nền ý thức hệ Hy La, tức là đã phá văn hóa thành thị, đã phá Tư tưởng tiêu tu sản vốn là nền tảng khả dĩ vững chắc nhất để cho mình xây dựng một cơ sở Quốc Học ra trò sau này... Như vậy, là bây giờ bọn mình đang phiêu lưu đây...

Chủ nhân ngao ngán. Nhưng Phương và tôi lại sảng ngồi mắt lén, vì thấy « người anh cả » của chúng tôi cùng một tâm trạng với mình. Song, thương hại cho chúng tôi ! Chúng tôi mừng hụt, vì sau khi « xuất thân để lộ chân tướng » của mình ra trong giây lát, « người anh cả » đã vội thu gọn ngay mình vào cái vỏ « đảng viên » để mà « tụ kiềm thảo ». — Ấy, ý mình thì là thế, song các anh ấy chắc là phải nắm vững đường lối chủ trương...

« Thôi ! thôi ! tôi hiểu anh rồi :
Anh hút.. chính trị, cái môi thăm xè... »

(Còn tiếp — Xem Dời Mới từ số 104)

— TRANG 34 —



XVIII

PHẦN THỨ NHÌ — CHƯƠNG I

— Thưa, bà làm ơn cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Quỳnh không à ?

Người đàn bà chậm chạp đưa mắt nhìn Tinh từ đầu xuống chân. Chiếc mũ rộng vành màu cùi ngựa xùm xup trên khuôn mặt tái xanh, hốc hác. Gã thanh niên mặc một chiếc quần vải vàng dã cù. Chiếc áo sơ mi bệnh bênh buông hai ống tay dài rộng lùng thùng. Tinh đã có ý cuộn hai ống tay áo lên cho bớt vẻ tang thương Nhưng hai ống tay áo vẫn cao lại không giấu nổi cánh tay gầy, den xạm. Từng đường gân xanh đậm vẫn lên. Tinh ngó người đàn bà có đôi mắt đa nghi xảo quyệt và mang máng nhớ ra rằng anh đã bị nhìn cái kiểu này vài ba lần trước đây. Sau cái nhìn ấy, lúc này may thay lại không phải là một vài quả thui ác hiềm tiếp theo. Người đàn bà chỉ thủng thẳng :

— Ông Quỳnh nào ?

Giọng nói xách me dày vẻ khinh người khiến Tinh khó chịu. Anh cúi nhìn xuống hai bàn chân trong đôi dép da cứng nhắc, bụi đường dã chát lên một màu xám jxt.

Kể từ 10-9-54 dời về địa chỉ mới

HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi, gián hỏa, trừ đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi
Nhà Thuốc

Thái-Bình-Dương

78 Boulevard Gaudot—CHOLON



ĐỜI MỚI số 139

— Ông tham Quỳnh trước làm ở tòa thị chính à.

Mụ đàn bà dã hơi vừa lòng vì giọng nói lễ phép của khách Mụ bảo, lần này dã tử tế hơn :

— Có lẽ ông làm đấy. Ở phố này toàn những người mời về. Nhà dã đổi chủ cả.

Mụ nhìn nét mặt thất vọng của Tinh, ái ngại :

— Cái nhà này là cũng của Hội Đồng An Dân cho giấy chúng tôi ở.

Đàn bà vốn nhiều chuyện lại sẵn tinh tò mò, mụ bắt đầu mở cuộc dò la :

— Ông mời.. về ?

Ý hắn mụ muốn hỏi mời hồi cư nhưng mụ ngờ ngợ như là Tinh vừa được thả ra từ một cái cảng nào.

Tinh gật đầu, chấm dứt câu chuyện bằng một câu cảm ơn lạnh nhạt.

— Ông thử hỏi qua mấy nhà cận đây xem. May ra thì thấy...

Gã thanh niên lùi thủi bỏ đi. Hàng phố buổi sáng lao xao. Vài chiếc xe mười bánh hung hăng chạy qua phố. Tiếng máy rú lên từng hồi. Bụi từ con đường loang vét ồ ạt bốc lên lẩn vào sắc nắng.

Tinh bước thầm thểu, kéo lê đôi dép quai da cứng cọ vào da chân đã phồng lên. Dãy phố nằm sau nhà ga ngày xưa đã tiêu điều hây giờ lại thêm xơ xác. Mấy cửa hàng giày vắng khách ra vào. Một vài hiệu tạp hóa tủ kính mờ bụi ngồn ngang những món hàng nhập cảng tạp nharm Chen vào đó là những khu nhà ở, cửa cao lèn khén khép kín như cuộc đời những con người tinh nhỏ. Gần giữa phố là một rạp hát. Hai bên cửa ra vào nham nhở những tấm hình quảng cáo lòe loẹt. Bên trong vắng teo. Cửa hàng thuốc là đương ngồi ngáp vật bên nén hương cháy dở. Bên cạnh một căn nhà hẹp bán đồ trang sức, vàng bạc là một cửa hàng cho thuê sách, chuyện.

(đọc tiếp trang sau)

Thần hiệu HỒI XUÂN TÁN



Chủ trì: Cảnh mạo thường hàn, phát nóng, phát lạnh. Hoặc ăn nhâm đỗ lạnh leo, cho nên gây ra chứng bệnh là mửa, tay chân co rút, từ chí rủ liệt, hàm răng ngậm cứng, trong ruột quặn đau, tức là chứng bệnh thời dịch rất nguy hiểm đến tính mạng, lập tức dừng.

HỒI XUÂN TÁN

một vở liền thô kỹ công cùa cùa, như
thanh dược, đi xa mua theo hộ thân.

Nhà thuốc: BÌNH AN CÁC
số: 43 đường Piquet — Cholon

QUÁN QUẦN TÚU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON



SIÊU QUẦN túu điểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả
và tay giả để ráp thay những
chân cụt và tay cụt. Theo đúng
phương pháp của những nhà
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quan
y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư



HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

NIỀM TIN • tiểu thuyết dài của Vinh Lộc

Xa hơn nữa, ở hai bên đường ngay đầu một ngả tư rộng, mấy căn nhà đã bị đạn trọng pháo những ngày nào san phẳng ngồn ngang gạch vụn và rác rưởi. Đường vào phố bắt đầu bằng một cảnh diệu tàn.

Có nhiều ngày, giữa vòng rào giây thép gai, Tình mong mỗi được về phố. Về đến phố, anh hy vọng gặp lại gia đình, hay một vài người thân thuộc. Cho đến bây giờ anh bỗng thấy rằng không biết mình còn có gì để mong đợi nữa không. Khỏi lừa đã xáo trộn lên những hoàn cảnh, những cuộc đời.

Tinh thọc tay vào túi quần mân mê mấy tờ giấy bạc người ta đã cho anh vào lúc sắp về thành phố. Anh nhớ đến những đôi mắt cảm động của những người bạn sapa được di thong thả trên những nẻo đường phố trường không biết bao giờ còn đặt chân tới. Trên những khuôn mặt hốc hác bờ ngực một niềm vui. Nỗi vui của kẻ được trông thấy ánh mắt trời, được hít thở bầu không khí tự do. Tình nhớ lại đôi đoạn cảm động trong bài diễn tú của một nhân viên chính phủ. Giọng ông ta chậm chạp bao hàm lòng khan dung lẫn nỗi đau đớn. Trong giây phút ấy Tình tưởng như vừa gặp lại tình người. Nỗi oán hờn vội đi.

Người bạn bên cạnh đã bấm vào tay anh, thi thào:

— Vợ con tôi có ở thành phố đâu mà về!

Câu nói thản nhiên nhưng ngữ điệu chua chát. Tình chợt ngòi vực cả đến hy vọng của mình.

Bây giờ mấy con chim sô lồng mỗi con đã bay đi một ngả. Có lẽ cũng như Tình, bọn người đã chia rời cùng anh những ngày kham khổ, giờ đây đang bắt đầu bước vào một ngả đường dài, quãng đường đầy gai, lừa.

Có một người đã bảo:

— Hãy cứ được về đã. Trời sinh voi, sinh cỏ. Người ta sống được, mình cũng sống được. Kham khổ đã quen. Lo gì! Tình cho rằng anh bạn có lý. Anh bắt gặp trong đôi mắt sâu dày chịu đựng, sáng lên một niềm tin kỳ dị. Anh nghĩ đến sức nóng mặt trời. Những trận mưa mát lỏng cay cổ. Anh nghĩ đến những bàn tay ấm áp tình người. Anh nghĩ đến quãng ngày tối, rét. Anh nghĩ đến những người bạn xấu số Tình bỗng thở dài khi hình bóng cuối cùng dừng lại trước mắt anh: Đám ma của San, anh bạn cùng phòng chết vào một đêm trời lạnh. San là chồng của Thùy. Hai người lấy nhau giữa mùa loạn.

Nếu sống là để chịu đựng những đau khổ, thi con người cũng nên phấn đấu để hạnh diện với cái sống của mình. Suy nghĩ ấy giúp cho Tình đỡ băn khoăn.

— Sinh! Anh Sinh!

Nghe tiếng gọi người đi xe đạp nhôm ngừng lại. Y ngó Tình với vẻ mặt ngờ ngợ. Tình ngạc nhiên hỏi:

— Tôi là Tình, em của chị Hạnh. Anh còn nhớ không?

Lúc đó Sinh mới « à » một tiếng ra vẻ nhận được người quen. Anh ta mặc một bộ áo phục mùa thu sang trọng. Đầu chải láng mượt, tóc đen gọn lèn mẩy đường quấn khéo léo. Chiếc ca vát đậm màu hơn sắc áo nồi bật trên khoác ngực áo sơ mi trắng cổ cứng.

Anh ta nhìn chiếc mũ nhà binh rộng vành xùm xụp trên đầu Tình bằng đôi mắt y hệt như của mụ đàn bà chủ căn nhà lúc nãy.

Hai người ngó nhau. Hồi lâu. Tình hỏi, cổ làm ra vẻ ân cần:

— Anh mới về đây à? Ở đâu bây giờ?

Không dấu diếm, Tình đáp:

ĐỜI MỚI số 139

NIỀM TIN • tiểu thuyết dài của Vinh Lộc

— Tôi vừa được .. phóng thích.

Sắc mặt anh bạn đã đổi khác. Anh gõ một vẻ ái ngại chép miệng bảo:

— Thảm nào trông anh tang thương tệ!

Câu nói của bạn Tình cho là thành thật. Anh chưa có dịp ngắm minh trong gương nhưng nhớ đến cái nhìn khinh khỉnh của mụ đàn bà, anh đã đủ hình dung ra bộ quần áo cũ và con người tiêu tụy của anh.

— Anh đi làm?

— Vâng, đã lâu rồi anh ạ. Tôi làm ở tòa thị chính. Tình hỏi giữa nụ cười thân mật:

— Anh chị bây giờ ở đâu? Được mấy cháu rồi?

Sinh hơi lúng túng :

— Nhà tôi chạy ra hậu phương... chưa về... Y vỗ vai Tình, như thể gặp một người làm cũ.

— Đã ăn gì chưa?

Tình lắc đầu. Sinh dẫn anh vào một hiệu phở gần đấy. Mùi nước dùng thơm phức. Anh hàng phở thái thịt cứ như cái máy. Một người đứng cạnh bốc rầm, hành tra thoăn thoắt vào mấy bát phở bốc khói. Tình nuốt nước miếng chầm chậm. Hai người vào một góc bàn gần lối đi ra. Một anh bồi quen chạy lại. Sinh vỗ vai y :

— Như cậu lệ,

Và cười hề hề, quay hỏi Tình :

— Anh ăn phở gì?

— Gì cũng được.

Sinh giơ hai ngón tay :

— Hai bát!

Anh bảo Tình :

— Sáng nào tôi cũng làm hai bát phở thập cẩm... Nhìn Tình không hiểu, y thêm:

— Nghĩa là đủ cả nước béo, mỏ gầu, túy, gân, đậm thêm cái lòng đỏ trứng gà nữa.

Thảm nào mà anh ta cứ béo phay phây ra, đồ da thâm thịt tệ. Tình chỉ nghĩ mà không phát biểu ra lời. Nhưng Sinh đã bảo rất thật thà :

— Cứ ăn cái kiêu như tôi thế này thì chỉ đo tháng trời là anh sẽ béo ra trông thấy.

Ấy là Sinh nói chơi. Anh nhóm lấy đôi đũa, lượm chiếc thìa sét quay bát phở lên và ăn một cách... long trọng. Tình ăn chậm chạp. Mùi nước dùng thẩm vào vị giác ngọt lịm. Thịt thơm phức và mềm. Bánh phở thái nhỏ trắng bong. Đã lâu lắm Tình mới lại được hưởng một bữa ăn ngon miệng.

Đương ăn, Tình bỗng có cảm giác như có cặp mắt nào đương nhìn mình. Anh khẽ ngước lên. Người thiếu nữ ăn mặc diêm dúa đương ngó anh với đôi mắt ngạc nhiên Tình thoáng nhận ra một nét mặt quen quen thi thiếu nữ đã lên tiếng :

— Xin lỗi. Tôi trông anh ngờ không biết có phải là anh Tình...

— À, cô Sắc?

Tình « à » một tiếng vui mừng quá khiếp Sinh đương ăn cũng chợt ngước lên. Thiếu nữ vốn vã bảo :

— Phải rồi. Sắc đây. Trước ở ngõ cô ba chia ấy mà.

Nhìn quanh thấy bàn nào cũng có khách Tình kéo ghế mời Sắc :

— Cô ngồi tạm xuống đây.

Sắc cảm ơn, ngồi xuống ghế. Tình thân mật bảo :

— Xin lỗi. Tri nhớ tôi dạo này kém quá.

(đọc tiếp trang sau)



Một người bạn luôn luôn trung thành

Đại tửu lầu

SOAI KINH LAM

496, đường Thủy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RẢI MẮT MÈ ĐẶC BIỆT CHIÊU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lẩu bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Chài Brillantine BOBEL

Tức là xức dầu thơm thứ quý nhứt



NGUYỄN TRUNG

150 RUE GIA LONG — TEL. 21.503

NIỀM TIN • tiều thuyết dài của VĨNH LỘC • NIỀM TIN tiều thuyết dài của VĨNH LỘC

— Còn anh, ngã nước hay sao mà trông gầy xanh như tàu lá thế này ?

Tinh thấp giọng, nói nhỏ :

— Chả giấu gì cô, tôi vừa được phóng thích ra...

Lúc bấy giờ Sắc mới nhận thấy bộ tóc đã lâu ngày của Tinh. Mặt anh đen xạm. Má hép. Duy có hai con mắt còn sáng một vẻ hiền lành. Đôi mắt mang hình ảnh cậu thanh niên dè dặt, ít nói ngày nào.

Lát sau, Tinh hỏi :

— Bây giờ cô ở đâu ?

— Tôi ở dưới Hàng Kêng, ngay bên cạnh nhà vợ chồng anh Lực.

Tinh ngạc nhiên :

— Lực đã về rồi kia ư ?

— Thì anh ấy có chạy đâu. Bị mắc kẹt trong thành phố. À, anh ấy bây giờ lấy vợ đã có một đứa con gái đầu lòng, khâu dáo dề.

Sinh ăn xong, hỏi :

— Anh uống cà phê nhé ?

— Vâng, xin anh một ly.

Tinh giới thiệu xă giác :

— Đây là anh Sinh, anh họ tôi. Còn đây là cô Sắc, bạn cùng xóm ngày trước...

Hai người khẽ gật đầu đáp lễ.

Một lát, Sinh đứng lên :

— Thôi, xin phép. Tôi phải đi làm.

Anh gọi tinh tiền rồi quên cả chào Sắc vội vàng đi ra.

THECHUNG

Dầu
Cù-là
Mac-PHsu
GỐC MIỀN-DIỆN



Giữ cho giày quí Bà mới mài
Phấn HẢI QUANG
trắng, mịn không dính quần áo



BỘI MỚI số 139

CHỈ CẦN VÀI HỘP

ĐẠI BỒ
NGŨ TẶNG TINH
LA-VẠN-LINH
là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại

Ăn không ngon, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài !

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng
Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon
ngủ khỏe, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biế
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nh
ó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh
La Vạn Linh được nổi tiếng nhút.

Tông phat hành
Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON

Có đẽ bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX

Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sắm :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên
(Quinine activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên
(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

TÊ BẠI, PHONG THÁP và tất cả các bệnh do máu xấu
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu 39 Nguyễn an Cư

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ
thấy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, tr
vui và mau lén cân. Có đẽ bán khắp nơi đại lý Ta và Tân.
10 đồng 1 hộp có cả bột que

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
l ve dầu TÙ BI

Chú trị con nít, ho nóng, làm kinh, bú không tiêu, sinh bụng

Sài, dẹn, ghẻ, lở thui lỗ tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tân
Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON-SAIGON

Golden Club



HỘI CÔNG THƯƠNG

SAIGON

Góc đường Vannier và Georges Guynemer

XUẤT NHẬP CẢNG

Điện Thoại số 22.137 SAIGON



Khóa dạy hàn thu Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT NAM khóa học RÁP và SỬA máy VÔ TUYẾN BIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ. Bài vở dễ hiểu bằng Việt Ngữ. Thực hành đầy đủ như ÁU MỸ. Hết khóa sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng về ngành chuyên môn.

Bản trường đã đào tạo được rất nhiều em theo học được kết quả mỹ mãn.

Ghi tên học lác nào cũng được — Tại trường có khai giảng khóa :

1' HỌU THÍNH VIÊN V.T.D.H.H. — 2' ĐIỆN TÍN VIÊN — 3' RÁP và SỬA máy thu thanh V.T.D.

Viet Thu Hoi hoc tại Irivong Chuyen Nghiep V.T.D. LECTASON 278, đường Trung Nữ Vương (P. Blanchy) Saigon — D. T. 22.087.

VIỆN BAO CHẾ LE NOM

THUỐC TRƯỜNG THO

Một dược phẩm bao chế theo phương pháp khoa học tối tân do bao nhiêu sự cố gắng để phối hợp dung hòa với những thuyết của 3 bác sĩ VORONOFF HAUSER và BOGOMOLETZ.

Đề tăng cường « sinh lực » giúp cho người đời sống lâu, trẻ trung « chậm già ». Có biệt tài giúp cho « đàn ông suy nhược », tóc sớm bạc, chóng lẩy lại « sức háng hái ». Giúp « phụ nữ giữ gìn nhan sắc tươi thắm bền lâu, xoa bóp những nét nhăn » trên má ».

Giúp cho « trẻ em » sức khỏe « hùng cường tráng kiện ». Muốn làm đại lý do số: 30 đường C. Grimaud Saigon có bán các tiệm thuốc Hoa Việt.

Tin y được từ thuốc gia đình Phương ngừa cách trị tại nhà minh — tác giả Bác sĩ Ngô nhơn Trọng bán theo địa chỉ trên đây,

Tiến bộ của khoa học

CHỮA BỆNH CÂM

(tiếp theo Dời Mới số 138)

Năm 1946, một cựu binh sĩ Mỹ viết cho Nielseu :

« Hàng trăm người bị thương tích ở đầu, bây giờ câm hết. Chúng tôi muốn làm thế nào cho họ đỡ khổ. Ông có vui lòng giúp chúng tôi chẳng ? »

Bác sĩ Nielseu trả lời :

« Chúng ta hãy thành lập một cơ quan chữa người câm »

Người ta đã bầu Nielseu và bác sĩ Edwee cole của Đại học đường Harvard để đảm lãnh việc này.

Bệnh viện ở Birmingham (California) dưới quyền điều khiển của một bác sĩ chuyên môn về tiếng nói : bác sĩ Donald Schultz.

Bệnh nhân đầu tiên là một thanh niên 26 tuổi tên là Tony, ở nhà thương điện dã 3 năm ròng. Bác sĩ đã mở óc cho anh và lấy ra được những mảnh mìn đã cắm vào óc. Nhưng anh đã mất cả trí khôn, không nói, không đọc mà cũng không viết được nữa. Trên y bạ của anh đã ghi : « muôn tự tử ».

Khi bác sĩ Schultz muốn khám bệnh cho anh, phải có 2 y tá thật khoẻ giữ chặt lấy anh. Bác sĩ Schultz đặt vào vai anh, anh lùi lại vào một xó, như giữ thế thủ, nắm chặt tay lại, nhẹ ràng với vẻ mặt dữ tợn. Rồi anh vỗ vào đầu như có vẻ bắn súng tự tử ; mỗi anh mấp máy như muốn phát tiếng nổ : « bùm ! bùm ! ».

Bác sĩ hỏi :

— Anh muốn tự tử à ?

Với một vẻ chán nản, anh gật đầu. Nhưng bác sĩ Schuetz nói khéo léo :

— Bây giờ Tony học một lý nhé ! Nào Tony ngồi xuống đây và Tony thử bắt chước tôi mà đọc đi : a-a-a, o-o-o, e-e-e...

Tony ngồi yên, trừng mắt nhìn xuống đất. Mười lăm phút sau, mọi người đành chịu thua đề mặc anh cứ ngồi yên cần rắng lại.

Phải khó nhọc, phải kiên nhẫn như thế liền mấy tuần lễ. Tony tỏ vẻ hòa

điều hơn, chú ý đến những câu người ta dạy. Rồi một hôm, tự nhiên Tony bỗng nói lên : a a a, o o o, e e e.

Phải mất 150 ngày, 150 bài học, để Tony có thể đọc được 6 tiếng. Có những lúc Tony bỗng dung im lìm, trở lại với bệnh cũ, bác sĩ phải cố gắng chán nản mời tiếp tục công việc.

Sau 13 tháng các bác sĩ Schultz và Nielsen nhận thấy Tony có thể trở về nhà được. Trên y bạ của anh có ghi thêm mấy chữ « cho về hoàn toàn hết bệnh câm ».

Sau đó Tony tìm được việc làm thợ hàn ở một hảng lớn.

NGUỒI BỆNH thứ hai là Jack Robert, một kỹ sư hóa học, cũng bị mảnh mìn cắm vào óc. Jack nói được. Nhưng không thành tiếng, chỉ lảm nhảm ú ó.

Trước chiến tranh, Jack là người rất thông minh. Bây giờ, anh là người ngu độn tột bậc. Nhưng hình như Jack rất lo lắng, rất chăm chú để cố ôn lại trí nhớ. Buổi học đầu tiên mồ hôi ở trán anh đổ ra đầm đìa.

Bác sĩ Schultz an ủi :

— Phải tĩnh trí mới được. Chúng mình còn nhiều thi giờ !

Jack vâng lời. Chẳng bao lâu anh bập bê;dần. Sự nhận xét của tri óc cứ sáng sủa thêm.

Sau một năm được huấn luyện ở bệnh viện, Jack ra về lành mạnh.

Dưới đây là trường hợp của Pater Smith, một quan tầu. Bắt đầu học nói, Pater ngồi trước một tấm gương để nhìn miệng cử động môi mấp máy theo từng chữ. Ông bắt đầu bập bê;d. Nhưng 6 tháng trời, không tiến bộ mấy. Rồi bỗng nhiên Smith đọc được chữ, kể đọc từng văn.

Sáu tháng sau ông tiến một cách không ngờ. Chỉ 1 tháng, ông học hết chương trình của bệnh nhân khác phải học trong một năm.

Tri óc của ông hồi tỉnh lại, và sự học có thể tiến thêm nữa.

Các bác sĩ đã thành công vể vang trong việc chữa bệnh câm và bệnh mất trí của những người bị thương ở óc. Trong số đó có một họa sĩ bị viên đạn vào óc, không nói được và không nhận được màu sắc nào nữa, Họa sĩ đó cũng khỏi bệnh.

Một nhạc sĩ mất tri, cũng khỏi và lại biết đọc nhạc và đờn piano.

Hiện nay nhiều nơi chuyên chữa những người bị thần kinh và câm

(đọc tiếp trang sau)

VĂN CHÁNH THO XÃ

115 đường Gia long — Sau chợ Saigon

MỚI VỀ ! đầy đủ thêm SÁCH HỌC

Pháp và Việt cho học-sanh các trường Pétrus Ký, Gia Long Chasseloup, Marie Curie, Jauréguiberry và các trường tư.

— Các bức tiêu học, trung học, đại học và các ngành chuyên môn.

CẨM BẢN THÀO giá trị để xuất bản
SÉ XUẤT BẢN ! săn sóc cách nào cho sự học con em mau tản tai
của NGUYỄN HIẾN LÊ

ĐÁNG TIN Cậy



Pharmacie



HUỲNH-VĂN-HÚY

Ex. Pharmacien Principal de L'A.M.I.

N° 117 Boulevard Bonard
SAIGON

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ
Thuốc mới, giá rẻ — Tiếp rước vui
về mau mắn.

SÀM
NHUNG

CƯỜNG HUYẾT TINH

Dụng dược phẩm hảo hạng, bào chế rất tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi bổ lại não cân hưng vận, thêm tuổi sống lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt để thai thai. Khi sanh rồi, Huyết xấu, tay chân lạnh, tê nhức, nên dùng phục hồi sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam Phụ Lão Âu trường phục.



Cường huyết tinh
Nhân « Thần hổ » sống đầy đủ sức lực
khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường

Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON

Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

đã mở ra ở các bệnh viện và các y khoa Đại học đường. Đại học đường Minnesota có Bác sĩ Richard Zarling đã chữa được nhiều người, với phương pháp Schultz và Nielsen.

Nhiều bệnh nhân đã ở cả chục năm ở bệnh viện thần kinh ra mà không khỏi. Lúc bác sĩ Zarling chữa cho chỉ mất độ 1 năm hay một năm rưỡi đã lành bệnh.

Theo Nielsen 25% bệnh nhân lành mạnh hẳn và theo mức sống cũ, như chưa ốm yếu bao giờ.

50% bệnh nhân có thể trở lại đi làm, sinh sống, chỉ hơi mệt thôi.

— HẾT —

ĐÀO HOÀNG

Bình thơ bạn

(tiếp theo trang 17)

Có thè Anh Mặc là người đã sống lâu
năm với nghề của mình, rồi muôn tìm một
vài kỳ lạ trong nghề, tưởng rằng sẽ làm
cho đỡ hoa của mình thêm đẹp, thêm thơm
nhưng trái lại chỉ làm hại cho giống hoa
của tác giả mà thôi.

Hãy đọc :

Suối ngọt thiên thu quên khuya
Nương xưa hoang phế cõi quân vương
Điu hiu lau lách
Sương lá lung linh

Lòng thênh thện viên cách
Ta về đây giữa giây phút thanh bình
Thênh thang ruộng cà, mông mènh cầm
đồi.

Người ta thường mệnh danh bệnh của
Anh Mặc là bệnh thích dùng sáo ngủ.

Đến những dò hoa sau đây, chúng ta
mới cảm thấy ngượng lèng với tác giả :

Đây An lâm thôn !
Vạn mài tranh nâu thành cát bụi
Lô nhô nến cũ litch liêu a !
Trời ơi ! phong hòa gieo buồn tủi
Cỏ đại dật mịn con gió ma !

Nếu như Anh Mặc bò được lối « chơi
kieu » nay, chắc chắn Anh Mặc sẽ trở nên
một tay trồng hoa khá.

LOAN GIANG

TÌM CHỖ DẠY HỌC

Sinh viên văn khoa đại học Hà Nội
Cần tìm chỗ dạy họa các Tư gia.. Hỏi
ông Văn Thể Bảo tại Hotel Interna-
tional, buồng số 12 số nhà 25 đường
Mousses Chợ Lớn vào buổi chiều.

Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được quyền « PHÁP
VIỆT BINH NGỮ TỰ ĐIỂN »
(Dictionnaire Français-Vietnamien) của
tác giả : Ông Hồ Văn An gửi tặng.
Đây là một quyền lợi đền gồm có các từ
ngữ chuyên môn về quân sự thuộc các loại
binh khí các môn chiến thuật, chén lựng
và kỹ thuật.
Giá bán 80.000 đồng quyển, xin giới thiệu
cùng bạn đọc.

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ Ú) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Chuyên trị : Bịt đòn bà và con nít
Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khám bệnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ

BẢN ĐỌC THÂN MẼN

Yêu cầu các bạn mua báo dài hạn
mỗi lần đổi địa chỉ tin cho Ty Quản Lý
biết để tránh sự lạc báo.

Thư bảo đảm gửi về nhà báo xin để
địa chỉ :

Ô. Trác Anh, 117 Trần Hưng Đạo
(Chợ Ú).

Bưu phiếu, ngân phiếu xin để tên :
Ô. Trác Anh hộp thư 353 Saigon.

(Chờ dùng để tên ông chủ nhiệm :
Trần Văn Án),

Giá báo Dài Hạn

dài hạn ở Nam-Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

3 tháng..	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin để tên :
Ông TRÁC - ANH
Hộp thư 353 - SAIGON

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhút
47, rue Canton-Cholon

BASTOS
like

MỘT GÓI THUỐC HẢO HẠNG

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras - Saigon - Điện thoại số 21.133

Lính đúc, tiện rèn và làm đồ ngũl các khí cụ và máy móc
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccaréo - CHOLON

Có nhiều món giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

Hoàn-cầu Dược Phòng
99 Quai de Belgique - SAIGON
CÓ BẢN KHẨP NƠI



GIỮA CÁC BẠN CHƠI ẢNH

Một bức thư của bạn chơi ảnh

Saigon 24-10- 1954

Kính Ông.

Hôm kia vừa đến Saigon thì lại gặp Vĩnh Cần... Sau một hồi chyện trò, chúng tôi muốn phát động phong trào Nhiếp Ảnh ở đây, và theo Vĩnh Cần thì chúng tôi chỉ đặt hy vọng ở « Đời Mới » giúp sức mà thôi. Hiện nay Hội Nhiếp Ảnh Bắc Việt tan rã rồi. Chúng tôi chỉ còn tin cậy ở mấy anh em và ở « Đời Mới » để nêu lên phong trào Nhiếp Ảnh, rồi sẽ đi đến cuộc triễn lãm toàn quốc như chúng tôi đã tổ chức hằng năm ở Hanoi.

Gần đây, mục « giữa các bạn chơi ảnh » được thành hình ở « Đời Mới ». Chúng tôi là một nhóm yêu Nghệ thuật nên rất vui mừng hưởng ứng và cổ vũ anh em bạn cố gắng giúp tay vào. Và chúng tôi xin mạn phép đề nghị thêm rằng : Mục G. C. B. C. A. sẽ tiếp nhận những tấm ảnh của độc giả và các bạn yêu Nghệ thuật Nhiếp Ảnh, những ảnh đó sẽ được đăng lên báo và được phé bình thắn thảng kỹ thuật và nội dung, giúp đỡ các bạn mới tập chụp một ít kinh nghiệm trong nghề và đường lối sáng tác. Chúng tôi chắc rằng sẽ được các bạn xa gần hưởng ứng nhiều.

(Trích bức thư của bạn Minh Tuyền)

HÌNH THỜI SỰ



Phái đoàn nghị sĩ Pháp qua Đông Dương điều tra về đạo binh viễn chinh, tới viếng Thủ tướng Việt Nam tại dinh Độc Lập.

Đây là một bức ảnh « KHÔ CẦN » của bạn Việt Hà. Tác giả chụp một quãng đồng sạch mìa cỏ dại không, cây da trại là để thấy rõ ý muốn nói đến « khô cần » của miền ruộng đồng đất Bắc.

Phản kỵ thuật tạm gọi là được tuy không đặc sắc lắm. Vật chính (Sujet principal) CON TRÂU đã đặt được ở một trong 4 điểm cân góc. Vật phụ (CÂY ĐA) cũng khéo xếp đặt cân xứng với vật chính. Rất tiếc tác giả để đường chân trời phân chia thành hai phần gần bằng nhau. Nếu cần in lại nên cắt bớt phần dưới thì đẹp hơn.



DÀI HẠN