

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

# ĐỜI MỚI

Số 136

Từ 17-10 đến 24-10-54

Nam Việt . . . . . 6 đồng  
Trung, Bắc, Miền, Lào . . . 8 đồng

## TRONG TẬP NÀY:

● NỘI THẾ NGOAI VIỆN.  
TRẦN VĂN ÂN viết

★ VỤ DIDES NHƯ THẾ  
NÀO ?

★ NHẬT BẢN GIA NHẬP  
KẾ HOẠCH COLOMBO  
LÀ YẾU TỐ MỚI TRÊN  
TRƯỜNG CHÁNH TRỊ  
ĐÔNG NAM Á.

VĂN LANG viết

● LONG-CHÂU-HÀ SAU  
NGÀY TẬP KẾT *phóng sự*.

★ LÊ VĂN TRƯƠNG VIẾT  
LẠI TIỂU THUYẾT « TÔI  
LÀM THẦU KHOÁN »  
CHÄNG ?

★ MỘT SINH VIÊN  
NGHÈO ĐI VÒNG  
QUANH THẾ GIỚI...



HÌNH BÌA :

Tiếng đàn trước ngày  
tựu trường  
(Ảnh của Huỳnh Phụng  
Hội An)

Wayan  
AP95  
V6  
DG4+



CLICHÉ-DAH

TẠP CHÍ XUẤT BẢN CHIỀU THỨ BÁY MỖI TUẦN

LÁ THƯ TÒA SOAN

# VĂN HÓA ĐỀ SIẾT CHẶT TÌNH THÂN ÁI BẮC TRUNG NAM

Bạn đọc thân mến



ÀNG tuần, đọc « Đời Mới », bạn tất đã nhận thấy có dù những cây bút Bắc Trung Nam. Dầu muốn dầu không, những ký giả, văn sĩ, đã viết bài trong tuần báo này, cũng vẫn còn duy trì những thò ngứa địa phương mà tòa soan cẩn trọng, không sửa.

Dụng ý của chúng tôi là dùng những bài báo ấy làm cho Nam Bắc Trung hiểu rõ nhau hơn. Tờ báo là cái gạch nối liền Nam Bắc, là lợi khí ban phảng những sự hiểu lầm giữa đồng bào cùng một nước. Trong lúc nước nhà chưa có một Viện Hàn lâm như các nước, để thông nhứt ngôn ngữ, sứ mạng của con nhà cầm bút hết sức quan trọng. Đem văn hóa đề siết chặt tình thân ái giữa đồng bào, được một phần nào, đó là uớc vọng của anh em chúng tôi.

Lúc này lại nhầm lúc Tòa quốc bị chia hai, đồng bào ở Bắc vĩ tuyến 17 ci cư xuống miền Nam rất nhiều. Những sự đụng chạm hàng ngày vì vô tình hơn hữu ý, một đôi khi đã phuong hại tình đồng bào giữa Bắc Nam. Trong sự tiếp xúc với nhau, người Nam có thể dụng chạm đến lòng tự ái người Bắc cũng như người Bắc có một vài cử chỉ, ngôn ngữ, làm gay mắt chướng tai người Nam; mầm ác cảm tiềm tàng phát sanh do đó. Đã đến lúc chúng ta phải phát ra tiếng S.O.S. và kêu gọi tình hiều biêt, nghĩa đồng bào của anh em cùng một g'ống.

Thổ từ hổ bi ! Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Huống nua là chúng ta, người cùng một nước, như con một nhau.

Nhiều bạn mới di cư vào Nam và nhiều bạn sống & trong Nam, mỗi tuần thường đọc « Đời Mới » đã viết thơ, đặt tên nhiệm vào báo này để sết chặt tình thân ái g'ữa đồng bào tàn cu và đồng bào sanh trưởng ở dưới vĩ tuyến 17.

Thy của một vị giáo sư nói với chúng tôi : « Đời Mới là tuần báo văn hóa duy nhứt trong Nam, nên lãnh lối sứ mạng trọng đại của cơ quan ngôn luận thống nhứt quốc gia trong lúc này. » Một vị hiệu trưởng ở Quảng Trị đề nghị với chúng tôi « mở một mục gọi là Góc trời Bắc Việt để cho các độc giả người Bắc di cư có chỗ nghị luận, trao đổi ý kiến, hỏi thăm tin tức, dặng những thi ca, tâm sự .. Một thanh niên bàn bè ra một mục « Nam Bắc tim hiều nhau. » Có nhiều bạn đọc khác nữa giúp những ý kiến xây dựng để cùng cố tình thân ái g'ữa đồng bào trong giai đoạn quyết liệt của quốc gia như lúc này.

Xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn. Đáp lại chung các bạn, chúng tôi xin nói : « Đời Mới » trong ba năm nay, nhờ sự ủng hộ nhiệt thành của trên 10 ngàn bạn đọc từ Bắc chí Nam, đã thực hiện được một phần các sứ mạng văn hóa của nó. Ngày nay, bước tới một giai đoạn mới, chúng tôi thấy trọng trách lại càng nặng hơn.

Đang lúc đồng bào di cư cố gắng sống cuộc đời mới, trong một hoàn cảnh mới, chúng tôi hiểu rõ nỗi buồn, nỗi khổ của anh em. Chúng tôi thấy có bồn phận làm sao cho các đồng bào khác cũng thông cảm sự nỗ lực gay go của anh em trong cuộc thử thách mới. Chúng tôi lại còn phải làm sao cho đồng bào di cư hiều rõ lòng hèn hiệp của đồng bào Nam Việt luôn luôn dang thẳng tay đón rước những anh em đau khổ đã chịu cảnh tan cửa nát nhà ; như thế, những xích mích nếu thỉnh thoảng xảy ra, ấy chí là những trường hợp riêng biệt, không thể do đó mà suy luận rộng đến tánh tình chung của Nam hay Bắc.

Làm sao cho Nam Bắc hiều nhau, san phẳng những bất bình đã xảy ra hay có thể xảy ra. Đó là một phần việc mà từ nay tuần báo « Đời Mới » phải gánh vác thêm lấy. Mục « Nam Bắc tim hiều nhau » được mở ra từ số này để thu nhận những ý kiến bạn đọc.

Không có vấn đề Bắc Nam. Hai chữ: triệu đồng bào cùng chung một tổ tiên, một nòi giống. Khô tâm thay, cái ý niệm ấy đã vì một tinh cờ của lịch sử mà gần tháng nay thấy hình như phai lạt bớt.

Bạn đọc thân mến,  
Hãy làm sống lại cái ý niệm ấy trong lòng đồng bào. Chúng tôi xin giúp các bạn một phần.

TÒA SOAN ĐỜI MỚI



## Hộp thư Tòa soan

Bạn Phạm Hữu Khanh (Đà Lạt) :

Đã nhận được « Từ giã Đà Lạt » vào « Xa cách » của bạn. Bạn có ý thơ hay lắm đây. Nhưng khoan hãy từ giã bạn nhé. Gửi cho những bài nói về sinh hoạt ở Đà Lạt. Thân mến.

Bạn Hoàng Anh (Saigon) :

Bạn đã biết sửa chữa. Tiến bộ nhiều đây. Thân mến.

Bạn Bùi Kim Khoa (Nhà trang) :

Hoan nghênh lắm. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những nhận xét tinh tế của bạn.

Bạn Anh The (S.P. 4446) :

Bạn quên hay là cẩn ý không để tên bài của bạn. Đang xem đây. Đa tạ.

Bạn Chu Việt (Thú đực) :

Càng hiểu nỗi khó khăn của các bạn mãi không thấy bài của mình được đăng. Mong bạn thông cảm vì lẽ gì rồi. Không đòi tên của bạn đâu. Cố lẽ vì thư trước bạn ký không rõ nên viết lầm chăng.

Bạn Bùi Thành Anh (Đà Lạt) :

Đời Mới số 1 hết cả rồi. Đa tạ.

Bạn Điện Nghĩ (Đà Lạt) :

Nếu đúng xin chiều ý bạn muôn. Thân mến.

Bạn Trần Hồng Sơn (S.P. 4638) :

Cám ơn bạn đã chú ý và cho ý kiến. Bức chân dung đó là của ông Nguyễn Văn Sâm người Nam Việt.

Bạn Hiền Lương (Đà Nẵng) :

Hoan nghênh lắm. Bạn đã tìm được một hướng thơ đấy. Chúc bạn tiến nhiều. Thân mến.

Bạn Thùy Hương (Saigon) :

Cứ gửi về tòa soan những loạt bài ấy. Nếu có thể giúp thêm trang phụ nữ nhiều những ý kiến hay của em. Chúc sẽ đèn nghị. Thân mến. T.A.

Bạn Ngũ Lang (Huế) :

Bạn theo dõi cũng rõ Đời Mới. Không đăng những thơ lồng mạn úy mi. Chúc bạn tiến nhiều. và tìm hướng thơ lành mạnh hơn. Thân mến.

Bạn K.M. (Phan Rang) :

Gửi thư cho G.T. lại không cho biết địa chỉ, làm sao trả lời cho bạn được ? Lại viết tắt, đoán mãi không ra. Cám ơn đã nghĩ đến.

CÁC BẠN :

Nguyễn Quang Hà (S.P. 4919), Kiêm Thêm (Huế), Nguyễn Văn Sinh (Saigon), Như Ngọc, Nam Trung Hải (Đà Nẵng), Mai Khắc Huân (Nhật Trang), Hoàn Vũ (S.P. 4504), Kinh Thành (Huế) :

Thư và bài của các bạn chúng tôi đã nhận đủ, xin tin các bạn rõ. Đa tạ. Kính chào thân mến.

Bạn Kiêm Đạt (Huế) :

Cho tòa soan biết địa chỉ và tên thật của bạn. Thân mến.

CHỦ NHIỆM: TRẦN VĂN ÂN  
QUẢN LÝ: TRÁC ANH

In lại nhà in riêng ĐỜI MỚI  
117, đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán

Điện thoại: 793 Chợ Lớn  
Hộp thư: 353 Saigon



## DỌN CỖ SẴN CHO KẺ KHÁC

TRÊN đời này không ai là không thích ăn cỗ. Văn biết có nhiều thứ cỗ ; có cỗ ăn cho sướng miệng, cho no bụng, gọi là cỗ « lợi » bao tử ; có thứ cỗ không ăn vào miệng mà là ăn vào tinh thần gọi là cỗ « danh ». Và chính cỗ « danh » cũng chia ra hư danh và thực danh. Cho nên nói chung là ai ai cũng thích ăn cỗ, bất luận thích phải hay thích quấy.

Đối với cỗ bàn người trong xã hội chia ra nhiều hạng. Có hạng dọn cỗ mà không ăn ; có kẻ không công mà vẫn ăn cỗ no nê. Hạng trên là hạng hy sinh, hạng có lý tưởng ; hạng dưới là hạng xu thời, tức là đầu cơ.

Người ta bảo rằng có lý tưởng là đại dột, bởi vì người có lý tưởng quên danh lợi và lúc nào cũng tiến trước thời cuộc. Người có óc thực tế bảo rằng phải nắm chắc một cái gì, hoặc đứng vững trên cơ sở vật chất nào rồi mới có thể đeo đuổi lý tưởng. Nhưng lý tưởng gia không cho rằng mình đại, lại tin rằng mình có hưởng thụ, hưởng thụ theo lối của mình hiều, nghĩa là không cần nhà lầu, ô tô, không cần quyền cao tước cả. Họ sung sướng chỉ vì có lý tưởng, tranh đấu cho lý tưởng, dù thân thể họ không no ấm bằng kẻ khác.

Bá Dương tôi không phải là người dọn cỗ và cũng không phải là người chực ăn cỗ, bởi vì muốn dọn cỗ phải có tài riêng biệt, và muốn ăn cỗ phải có điều kiện mới được người ta mời lên ngồi cỗ. Cho nên thẳng tôi có thể nhảy vào cỗ bàn và những người chạy xung quanh cỗ bàn với cặp mắt khách quan, thứ mắt mà ông Bất Hủ kêu gào « chiến sĩ » phải có.

Bá Dương tôi thấy có một hạng người không dọn cỗ, không chầu chực cỗ, mà rồi đây có thể ăn cỗ. Họ có thể ăn cỗ bởi vì họ từ xa bao vây cỗ bàn mà không ai thấy ; lại thêm hạng chầu chực cỗ bạn phải lom lom nhìn cỗ, nhìn xôi thịt, mà quên mất rằng mình bị bao vây.

Cỗ bàn là tai hại ; ham ăn thường bị chúng ta, vì cái nạn không tiêu được đồ ăn.

Vì thế mà Bá Dương tôi rất sợ cỗ bàn. Vì dù không sợ và có muốn ăn cỗ đi nữa cũng không ai mời con người nói ngược như

*Chúng bà bưng*

# Trong nước có gì lạ?

● Hôm 7-10 thủ tướng Ngô Đình Diệm đã tổ chức một buổi tiếp tân tại dinh Độc lập nhân dịp trao các chứng minh thư và huân hiệu kỷ niệm cho các nhân vật Pháp, Mỹ và Anh đã từng giúp đỡ chính phủ V.N trong việc di cư đồng bào Bắc Việt tị nạn.

● Tối hôm 7-10, đại tướng Ely, tổng ủy kiêm Tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương và phu nhân đã thết một tiệc rượu để tẩm hàn đại tướng Salan và phu nhân trở về Pháp.

● Trong dịp lễ chuyền giao các sở an ninh, ông Tổng giám đốc Cảnh sát và Công an Việt Nam có đọc diễn từ.

Đại ý trong bài diễn từ, ông tổng giám đốc đã lời khen tặng sự tận tâm và hy sinh của các viễn nhiệm Pháp.

Ông lấy làm đặc biệt hoan hỉ đứng ra thâu nhận những thành quyền cuối cùng thuộc ngành Cảnh sát và Công an. Ông cảm tạ chính phủ Pháp đã lui lại cho chính phủ Việt Nam một di sản quý giá để giúp Việt Nam xây dựng sở Công an trên nền tảng kiên cố.

Sau cùng, ông tổng giám đốc kêu gọi sự cố gắng tận tâm của toàn thể công chức trên đường pуть: vui cho trật tự công cộng vì tất cả mọi người đều yêu chuộng một lý tưởng chung: Tự do và công lý.

● Sáng 10-10 ông Guy la Chambre, quốc vụ khanh kiêm tông trưởng bộ quốc gia liên kết đã đến thăm Thủ tướng Ngô Đình Diệm.

Một nghị lễ giản dị nhưng trong thời đã được tổ chức tại dinh Độc lập để đón tiếp ông tổng trưởng Pháp.

● Qua ngày hôm sau, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã đến đáp lễ ông Guy la Chambre tại dinh Gia Long.

● Đến ngày 22-11, quân lực Pháp phải rời khỏi Ai Lao, trừ những lực lượng được ở lại theo thỏa hiệp Genève.

● Ngày 10-10 theo đúng quyết định ở Genève, quân đội Việt Minh đã tiến vào thủ đô Bắc Việt. Theo V.T.X. hồi 6g. 30 các phản đối V.M. thuộc sư đoàn 308 đã tiến về thành phố để thay thế phản đối Pháp từng khu vực, từng đường phố, và từng dinh thự một.

● Chiều theo nghị định số 929/NV ngày 21-9-1954 của thủ tướng Chính phủ, Tổng trưởng bộ nội vụ:

Sẽ kiểm tra tất cả Công dân Việt Nam hay thành viên không tịt chung minh thuộc một quốc tịch nào, sinh trong năm 1936.

Công việc kiểm tra bắt đầu ngày 15-10-54 và sẽ kết thúc ngày 14-11-54.

● Sau những cuộc hội đàm ở Hoa thị Định & Carines và ở Saigon, Đại tướng Ely, tổng ủy Pháp ở Đông Dương có tuyên bố về con đường chính trị của Việt Nam. Đại ý, tổng ủy xác nhận tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào chính sách sự vụ của Việt Nam; đồng ý với khung hoango về chính trị mai châm đặt vì nếu tình trạng còn kéo dài thì đem lại những ảnh hưởng không đẹp. « Tôi muốn thấy có một chính phủ bát Phap làm được việc còn hơn là một chính phủ thân Phap mà lợi bất lực ». Đó là câu trả lời của đại tướng với nhân viên hàng A.F.P.

● Hội Truyền bá Quốc ngữ Nam Việt vừa làm lễ khai giảng lớp huấn luyện giáo viên mầm non hôm chúa nhật 10-10-1954 hồi 9 giờ rưỡi tại rạp hát Aristo. Chương trình buổi lễ gồm 21 bài diễn văn và phần ca nhạc kịch.



sinh các quan điểm của nhau xem có châm chọc được phần nào không?

Hội nghị bốn nước lần này phải xác định công việc cho mau di tói cứu cánh vì tình hình Đông Dương mỗi ngày mỗi khẩn trương không chờ đợi ai hết.

TÍNH HÌNH BẮC VIỆT tuần vừa qua được thế giới đặc biệt chú ý vì đúng 6 giờ ruồi chiều hôm 9 tháng 10 những binh sĩ cuối cùng của Pháp rút khỏi Hà Nội, để cho binh sĩ V.M. kéo vào.

Công việc đã diễn hành một cách ôn hòa, chỉ xảy ra một việc xích mích nhỏ: một lính V.M. đã nhục mạ bà quản lý khách sạn Métropole. Các nhơn vật chính thức V.M. chưa về Hà Nội: hôm 10 tháng 10, một phần trong sư đoàn 308 kéo về thủ đô B.V. có điều binh để tiếp xúc với dân chúng.

Điều người ta nhận thấy là V.M. còn cần đến các kỹ thuật già Pháp và đã yêu cầu một số ở lại Hà Nội để giúp cho các nhà máy nước, máy đèn, viện Pasteur, hoạt động liên tục. V.M. cam kết trả lương họ bằng đồng bạc Đông Dương và bảo đảm an ninh cho họ.

Trước ngày biểu quyết, trong hành lang quốc hội Pháp, người ta đã bàn tính đến việc mở rộng chính phủ Pháp và có thể đảng xã hội sẽ tham chính.

Còn nói thêm rằng trong khi đang có cuộc tranh luận về chính sách đối ngoại ở Pháp thì ở Đông Đức, ông Molotov, người trưởng Nga, lại lên tiếng để « quyền riêng » các nghị sĩ điện Bourbon. Ông lại thả ra cái bánh vẽ « Đông, Tây sống chung với nhau » mong Quốc hội Pháp nuôi lại ảo vọng rằng tình hình quốc tế có thể bớt căng thẳng, không cần lo lắng vấn đề phòng thủ Á châu nữa. Trong một bài diễn văn đọc tại Đông Đức, ông Molotov ưng thuận mở những cuộc tuyển cử tự do để thống nhất Đông Đức và Tây Đức; ông lại còn chịu giải quyết luôn vấn đề nước Áo bằng một hòa ước ký với nước này. Song hai điều ấy chính Nga đã từ chối ở Hội nghị Berlin.

Nay sự chấp nhận bằng một lời tuyên bố trong một bài diễn văn chỉ là một chiến lược để trì hoãn công cuộc phòng thủ Á châu mỗi khi sắp thành hình. Vì vậy lần này Quốc hội Pháp không chịu ảnh hưởng nữa. Chính sách đối ngoại của ông Mendès France được tin nhiệm, ông sẽ có thể tiếp tục các cuộc thương nghị quốc tế trong một ngày gần đây mà cuộc hành trình sang Mỹ của ông sẽ là giai đoạn đầu.

★

TREN TRUONG quốc tế, ngoài việc trên đây, tình hình có vẻ phẳng lặng. Có một tin đồn do báo « New York Times » phát ra: tin ông Thomas Dewey, thống đốc New York, có thể sẽ thay thế cho ông John Foster Dulles ở bộ ngoại giao Mỹ. Song chưa có tin chính thức và người ta nhớ lại rằng việc thay thế ngoại trưởng F. Dulles thường được phỏng ra trước đây nhiều lần rồi.

Tại Á Châu, hai bên Kim Môn và Hạ Môn, quốc cộng Trung Hoa vẫn tiếp tục pháo kích nhau.

Tổng tuần rồi, nguồn tin không chính thức của một thông tấn xã Mỹ tiết liệu rằng có lẽ Washington sẽ thuyết phục Đại Bắc ngừng cuộc oanh kích duyên hải Trung Hoa; người ta hy vọng một bầu không khí thỏa thuận song vẫn bây giờ vẫn chưa có tin tức gì xác nhận.

Không thể bỏ qua Hội nghị bốn nước ở Paris bấy lâu vẫn bez tắc. Vẫn để chưa thể nào làm thỏa thuận các nước phò hợp, vẫn là vấn đề thương cảng Saigon. Đại biểu Việt Nam và đại biểu Cao Miên, Ai Lao, vẫn giữ vững lập trường của mỗi bên, đến ngày 14 tháng 10 nhóm đại hội hầu so



FOSTER DULLES

# Thế giới có gì lạ?

● Ngày 7-10, quốc hội Pháp nhóm họp để thảo luận nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại của chính phủ Mendès France.

Chương trình nghị sự gồm 2 mục chính:

1) Chính phủ báo cáo việc ngoại giao trong thời gian đã qua.

2) Các nghị sĩ chất vấn về chính sách đối ngoại. Ngoài ra, những vấn đề sau đây cũng được đưa ra bàn cãi:

— Chương trình cải tổ kinh tế mà trước đây quốc hội đã giao toàn quyền cho Mendès France.

— Lương hồng công chúa và thủy thuyền.

— Vụ tiết lộ bí mật quốc phòng (vụ cờ Dides) v.v.

● Đồng đô la Mỹ, đô la Hong-Kong và một lượng vàng từ ngày hội nghị Genève kết liễu đã sụt giá vào mức thấp nhất.

Gia trên thị trường, nếu tính bằng đồng bạc Đông Dương trong ngày 7-10 thì:

Đô la Mỹ: 59. Đô la Hong-Kong: 10,90  
1 lượng vàng: 3.370 so với 56, 10,50 và  
3.350 ngày 30-10-53.

Gia đồng bạc xe dịch chung quanh mức 8 quan.

● Một nguồn tin cho biết, trên đường sang Trung Hoa vào hạ tuần tháng 10, thủ tướng Nehru đã quyết định ghé lại Vientiane trong vài giờ vào chiều ngày 17-10 rồi sẽ ghé lại Hanoi.

Thủ tướng Ấn sẽ đến thăm ủy ban quốc tế kiêm soát.

● Tòa án quân sự ở Téhéran hôm 7-10 đã kết án tử hình 10 sĩ quan và 2 thường dân bị buộc tội do thám cho Nga sét.

Ở đó thám đầu tiên vừa khám phá được ở trong quân đội, cảnh sát và hiến binh gồm đến 650 người.

(Paris Presse l'Int)

● Đại tướng Franco vừa rồi có đến dự cuộc tập trận của hạm đội thứ 6 của Mỹ tại biển Địa Trung Hải.

● Hạn chót Quân đội đồng minh phải rời khỏi lãnh thổ Trieste là ngày 20-10. Cuộc di chuyển đã bắt đầu ngày 7-10. Quân đội Ý sẽ vào Trieste ngày 25-10.

Bại diện các bộ tham mưu, Anh Mỹ Ý sẽ họp ở Uline để hoàn thành chương trình việc chuyền giao áy.

(Paris Presse l'Int)

● Chính phủ Cao Miên vừa báo tin cho chính phủ Thái Lan biết quốc vương Norodom Sihanouk đã sẵn sàng sang viếng kinh đô Thái Lan vào khoảng tuần lễ thứ ba tháng này.

Người ta nhớ rằng, đáng lý quốc vương Sihanouk đến Bangkok vào ngày 3-10 nhưng vì lý do sức khỏe nên cuộc thăm viếng trước đã phải dời lại.

● Theo tờ Bildzeitung thì một nhà máy ở Đông Đức đã nổ vào đúng 30 phút sau cuộc thăm viếng của ông Mototov. 5 người thợ bị thương nặng, một số đông bị thương nhẹ.

Cũng theo báo ấy thì vụ nổ này do ở các nhân viên trong một toà chúc bí mật chủ trương nhưng cảnh sát lại hoàn toàn cản chính tin trên.

(Paris Presse l'Int, Berlin 9-10)

● Thời hạn quân đội Anh rút khỏi khu vực kênh Suez là 20 tháng.

Người lính chót của quân đội Anh sẽ rời khỏi đất Ai Cập vào ngày 12-5-1956,

Tạp chí ĐỎ & MÓI  
xuất bản nhiều nhút trong nước

NHỮNG MỤC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, VĂN HÓA,  
NHỮNG BÀI ĐIỀU TRA, PHÓNG SỰ, DO 15 CÂY BÚT  
BẮC, TRUNG, NAM BIÊN SOẠN MỐI TUẦN.



của DI TẾ

### Án treo... bao tử

Ông Tôn Văn khi mưu đồ cuộc cách mạng Trung Hoa, có ngay đầu rango thành công của ông sẽ là bài án phạt dân Việt Nam bị... treo bao tử mỗi năm một ngày vào ngày lễ Song Thập, kỷ niệm cuộc cách mạng của ông.

Người thi hành án treo ấy là những đồng bào của Tôn xinh xáng ở Sài Gòn.

Cứ đến ngày mồng 10 tháng 10 dương lịch, các chúa Đô Tè Huê kiêu lại xép thớt dao, cho người Việt ăn chay một ngày.

Nuon vụ này mới thấy người Việt Nam mình ít chịu tranh thương với người ngoài quốc: Người ta làm Đò Tè đực, tại sao mình không biết làm Đò Tè. Còn bao nhiêu mối lợi lòn lòn vào tay người Tàu, người Pháp nữa.

Tôi nghĩ đến ngày Song Thập mỗi năm mà muôn kí i lòn lên một câu: Bao giờ ta mới được độc lập kinh tế?

### Coi chừng những vụ... bắt quả tang

Kỹ nghệ điện thoại đã tiến bộ đến chỗ: có thể thấy mặt người ở đầu bên kia dây nói, muốn nói chuyện với mình. (Xem mục Độc lập các báo ngoại quốc có dâng tin này).

Nhờ thứ tè lẻ phón truyền hình, một cặp uyên ương có thể thấy mặt nhau ở máy điện thoại, trong khi nói chuyện, xa cách nhau cả mấy cây số.

Nhưng lo rằng có khỉ uyên ương trở thành oan trọng: ví dụ một ông 35 có bà bé kêu nói chuyện: rủi bà lớn ở nhà, quay lấy ông điện thoại nghe mà thấy hình kê tình địch thì ôi thôi dia bay, chén bay, ly bay tan nát, và đến cái máy điện thoại cũng bị liệng xuống đất bể tan.

Khoa học tiến bộ sẽ tiện lợi thật song cũng có thể làm cho các ông, các bà ngoại tình hắt dám dùng tè lẻ phón nữa. Và các cô tè lẻ phón nít sẽ hoan nghênh cả 2 tay vì các cô sẽ bắt bạn rộn.

### SỐ TỐI CÓ NHỮNG BÀI:

## SÂN KHẤU CÓ GÌ LA?

CUỘC ĐỜI MỚI CỦA CÁC VĂN NGHỆ SĨ DI CỨ:

Thượng Sỹ sa vào túp lều tranh của một gia đình lao động săn cảm tình với các nhà báo

### Đủ kiểu dia bay

Hồi này ở Pháp dia bay lại tấp tới viếng dân quê. Nhiều người được thấy tận mắt và khai với nhau chức trách những lời khác nhau:

Một cô, có lẽ có chồng thích hùi xì gà, nên tă dia bay với hình thức đúng như diều xì gà.

Một bà, có lẽ ú na ú nần như Mụ Béo ở Bờ Hồ (Hà Nội) nói quả quyết là dia bay giống hệt cái « ton nò » tức cái thùng đựng rượu, mập tú lu như mu.

Một cậu học trò, chắc là ham đi xem các trận banh quốc tế, khai chắc như ba bò một dạ: « Ô ! Dia bay tròn như trái banh ! »

Áy là chưa kèn áo động khác đã thấy dia bay hạ xuống đất và thử người gi nhò bé ở bên trong bước ra toan « rua » anh: uòng quái, nếu họ « rua » theo lối « rua » có lót tay bằng giấy bạc như kiểu ở Saigon thì có dường biết may? Tóm lại là dù thứ bay : xì gà bay, « ton nò » bay, banh bay, dia bay.., chỉ còn thừa có chòi chà bay như kiểu vò khỉ thường dùng dùn khi bà lớn tần công bà bé.

Tôi ta, mỗi người thấy mỗi khác. Nếu theo lý luận của vài nhà khoa học đã cho rằng dia bay là những vật từ một tinh tú khác phải di trinh sát trái đất, thì các hình thức khác nhau của nó không làm cho chúng ta ngạc nhiên; ta chế được dù kiểu máy bay phi cơ chyun chuon đều B 9, B 26, B 36 và Lười kiêm, Mich Kong, dù thử, thì sao các ông trên Kim tinh, Hòa tinh lại không nghĩ dù kiểu vò khỉ hình thức khác nhau chờ?

Song, xin can các ông! Đừng gây hấn với trái đất, nghe! Vì trái đất hay Kim tinh, Hòa tinh chúng minh đều là con cái một nhà trong Võ trụ mà!

### Tiền không có mùi hôi hám

Không phải câu ấy ám chỉ bọn người làm giàu cách bất chính đâu. Chứ « tiền » nói đây là dùng theo nghĩa đen vì là đồng tiền kiếm ra ở chỗ dơ dày (cũng theo nghĩa đen).

Tại xứ Pérou, các bạn có ngay đầu phần của hàng mấy triệu con chim sống trên những cù lao và những bờ biển, lại thành một trong các phủ nguyên quốc gia. Thủ phủ ấy được các công ty chế ra phân bón rất tốt, xuất cảng đi các nước, thà lời vò sò.

Đến chuyện ở Sài Gòn nữa.

Một tờ tạp chí khoa học ở Pháp, lấy việc đã thực hành ở Belfort ra làm gương và bàn rằng: Sài Gòn cũng có thể làm tiền ở các đóng rác và đóng bùn dưới cổng. Thành phố Belfort có sáng kiến hết sức thật tế là lây bùn cổng và rác rến, bò vào máy hấp, làm ra hơi Methane, dùng đốt lò trong bếp.

Tình ra, tiếc hán hơi Methane thau được trả phí tốn đi rồi, còn có thể dùng vào việc giữ vệ sinh trong thành phố và còn du bò vào công quỷ nữa. Tạp chí khoa học trên đây hỏi sao Sài Gòn không bắt chước Belfort để bài trừ những đóng rác cao nguyên như núi?

Nếu có ngày kia rác bùn Sài Gòn sanh lỵ được như ở Belfort, mà rủi có anh nào trờ trâu ăn cáp hai món ấy thì tránh sao khỏi tội.. ăn cáp tiên công.



### Phải dùng lời nói ôn hòa để diễn đạt ý chí cứng cỏi

T RONG xã hội không thiếu gì hạng người hiếu thắng. Bạn là người tranh đấu, Bạn phải là người không hiếu thắng, bởi vì chiến sĩ, vô luận chiến sĩ chính trị, cách mạng hay chiến sĩ của chiến trận, đều phải khiêm tốn, ôn hòa để thuyết phục người, mặc dầu lúc nào cũng quả quyết tranh thủ thắng lợi.

Bạn đã nhìn hạng người lỗ mãng. Phải chẳng Bạn cho họ là con người kỳ dị, dã man và bất cẩn nhân tính.

Con người lỗ mãng vốn là người thất giáo, người chén thẳng ở trong lời nói. Con người ấy tưởng rằng cách nói ngang tàng, xác xược, làm cho kẻ khác không trả lời, là đã thu phục người. Chớ họ có biết điều họ bị khinh bỉ. Bi nghe họ nói chuyện một lần là lần sau kẻ khác sẽ tìm cách tránh họ, cũng như tránh binh ôn dịch.

Bạn đã kết luận rằng không có phương pháp nào để gây ác cảm hơn là ăn nói và hành động xác xược, ngang tàng. Mà phận sự của Bạn là phải tìm thêm bạn, phải gây thiện cảm, để tờ chức thêm đồng chí và hành trường thế lực của đoàn thể của Bạn.

Thế thì, ở ngay nội bộ của đoàn thể, Bạn phải đánh đổ những hành vi khää ấy. Trong những buổi hội họp phái tập, giữa đồng chí, cần dạy nhau phải dùng lời nói ôn hòa mà quả quyết, những lý luận thẳng thắn mà không thô bỉ, không xác xược, để thảo luận.

Với người ngoài đoàn thể, nếu phải gặp kè lỗ mãng hiếu thắng, Bạn chỉ nên nghe mà không cần cãi lại, vì con người hiếu thắng không biết nghe, nên không bao giờ chấp nhận lẽ phải của kẻ khác.

Hiếu thắng là đứa « tiêu nhân », lại là lưu manh, Bạn không cần thẳng những kè áy. Bạn nên dè cho chúng nó tưởng rằng chúng đã thắng mọi người. Không có cách nào triệt hạ người ấy hơn là dè cho họ vấp té, hư hỏng, thất bại; mà vẫn chưa chắc là họ tòn, bởi vì họ cho họ là trung tâm đe n của vũ trụ.

Khiêm tốn là Bạn sẽ được người ta nghe; dù lý luận của Bạn thiếu phần vững chắc di nửa, người ta cũng nề Bạn, cũng có cảm tình với Bạn.

Chứ khỉ nghe người ta nói là Bạn làm cho họ vui; do đó Bạn sẽ khéo dẫn họ tới chỗ kết luận của Bạn mà họ không hay.

Bạn là người tranh đấu Bạn phải có nhiều đức tính.

BẤT HỦ



### Máy bay vận tải phản lực

Tin ở Washington cho hay: Công ty thương mại hàng không « Boling » vừa mới khánh thành máy bay phản lực « Boling 707 » bay 250 cây số mà chỉ mất có 15 phút. Máy bay này là một thứ máy bay vận tải, chuyên chở được rất nhiều người. Tính như thế tốc độ của máy bay này được 1023 cây số một giờ.

(Paris Presse l'int.)

### Sé thấy rõ được các cô « a lô lit »

Văn minh Âu Tây thật là lâm phát minh kỳ lạ. Hết vò tuyên truyền hì đến « giày nói truyền hình ».

Và rồi & Nửa trước đã bắt đầu bán những máy « té là phón truyền hình » mới « ra lò ».

Nghĩ là khi bạn cần nói chuyện với ai, với người yêu chẳng hạn, thế là bạn có thể ngầm dung nhan nàng đè cho bạn đỡ nhớ. Hoặc bạn có thể biết được các cô « a lô lit » ở Saigon này vui vẻ xinh xắn ra sao. Nhưng hãy chờ đợi đã, vì Việt Nam ta chưa nghe nói rực rịch nhập cảng chi cả.

(Theo Semaine du Monde)

### Phải tốn kém nhiều « Ca-lo-ri »

Viện Sinh lý học ở Dortmund (Phổ) vừa làm một bản thống kê như sau :

— Một người đi trong một phút mất 2,1 nhiệt lượng (ca-lo-ri)

— Đi xe đạp trong 1 phút mất 6,3 ca-lo-ri

— Đào đất mất 7,5 ca-lo-ri.

Và cuối cùng nhất và cũng tốn « ca-lo-ri » nhất là những người leo thang gác.

Họ tính rằng cứ mét phút leo lên thang gác là phải « tốn kén » mất 45 ca-lo-ri.

Ấy là ở xã người, còn miền Saigon bốn mùa nắng này có lẽ còn « phí tổn » nhiều « calori » hơn.

### Vi trùng mồi

Mỗi nhà thông thái viện vi trùng học ở Bethesda vừa mới tìm được một số chứng 50 loại vi trùng khác nhau, mà chưa ai biết đến.

### Giá báo Đời Mới dài hạn n. oài Nam Việt (ả cước phí)

3 tháng 84\$

6 tháng 168\$ 1 năm 336\$

Bưu phiếu xin đề tên Ông Trác Anh. Họp thư 353 Saigon

ĐỜI MỚI № 136

### Nên sống độc thân hay lập gia đình?

Vừa rồi ở Grevenbicht bên Hòa Lan có tờ chí mít đại hội những người sống thử chủ nghĩa độc thân. Cuộc hội họp rất hào hứng này kéo dài tới ba ngày bảy đêm.

Có tới 1.200 thành già về phái yển, và trong số các diễn giả thì được chú ý nhất là nữ văn sĩ Mary Pos. Cô nói đến sự đặc thắng của độc thân.

Có n' u chúng có là những vị anh hùng đều là những người sống cô độc, như: Jeanne d'Are, Florence Nightingale, Edith Cavell, và dan ông thi có: Alfred Nobel, Jean Dunant. Những người đi dự hội nghị đối với những chuyện bắt công này: Họ bảo rằng ở trên thế giới có những buổi tỏ chức rất trọng thể của các bà mẹ hoặc của những người cha kiều mẫu, mà sau lại không tỏ chức lấy mặt ngày long trọng của « những cô 'gái' » những cậu trai già ?

Trong đại hội có nêu lên một câu hỏi về người độc thân và những người lập gia đình sống khác nhau như thế nào. Một thành già phái biểu một câu rất lý thú như sau :

«Những kẻ có gia đình luôn luôn lo lắng phiền muộn, khóc suối, đời sống như những con chó nhưng khi chết thì như những ông vua. Trái lại những kẻ độc thân sống như ông hoàng nhưng lạnh lùng đơn độc và khi yên giấc ngắn thu thì như một con chó dại, vậy ». (Aux écoutes du monde)

### Lấy vợ trẻ quá sẽ bị... 3 năm tù

Chính phủ Tân Đè Lí (Án độ) vừa mới ban bố một đạo luật để cải biến xã hội Án độ. Đạo luật này cấm những cuộc hôn nhân « so le » nghĩa là cấm những cô thiêu nữ xinh tươi lấy những ông chồng gấp đôi tuổi mình.

Nhưng « cụ » nào quá 40 cái xuân xanh rồi mà còn « tòm tem » lấy một ả « nhọ Chanh cẩm » mới trang tròn lè thi phái chịu phạt, và bị phạt bằng cách hướng tuân trang mặt ở trong « sà lim » những ba năm trường ròng rã.

(Theo Semaine du Monde)



Trung tá quân y Sammy Lee, người đã hai lần chiếm giải quán quân tại thế vận về môn nhào lộn vừa đến Saigon và đã biểu diễn tài nghệ của mình ở bờ biển Saigon.



### Tóm tắt các kỳ trước

...Phong hồi tưởng lại quá vãng; những ngày chung sống cùng Nhung dưới một nếp trường, trong không khí sặc mùi trường giả nơi đô thành. Thế rồi, chiến tranh bùng nổ, làm xáo trộn nếp sống của Phong. Chàng nhảy ngũ và ra hậu phương. Gặp Thor, cõi bạn học thời xa xưa, một mối tình êm nhẹ lại nảy nở giữa đôi thanh, thiếu niên... nhưng Phong ra đi, trở lại cõi ngũ để tiếp tục làm nhiệm vụ của chàng trai thời loạn.

XIV

**V**UỢT qua ba ngọn đồi Liên Châu, chân tay Phong mỏi ròng rạc, chàng hạ «ba lô» xuống một gốc sim, ngồi nghỉ. Trời nhòe nhòe sáng, gà trong thôn đua nhau gáy từng hồi dài, chim rời tổ bay khắp nơi, ca hát rìu rít. Lấy khăn lau mồ hôi, Phong mỉm mè chiếc quai «ba lô», mặt trái giáp với lưng, sầm lại, loang lỗ, mùi da mới hòa với mồ hôi, xông lên măi Phong một hương vị hăng hăng.

Tiếng còi của một đồn binh dưới đồi, âm ỉ cùi lên một hồi dài. Trời rạng dần, mặt trời chưa nhú, hắt ánh sáng lên giải mây lán tần hồng đỏ, Phong ngây ngất nhìn thửa ruộng bao la xếp đều dặn thành từng ô hình chữ nhật, rặng tre xanh ngát chạy loanh quanh bên những mái tranh cũ kỹ, thỉnh thoảng một mái ngói đỏ chót, ngoạn ngẽ nổi bật lên giữa cảnh đồng quê thuần túy.

Chỉ còn một ngọn đồi và một cánh đồng nữa là đến vị trí đóng quân. Phong đứng dậy, vắn minh mấy cái rồi khoác «ba lô» rảo bước. Mặt trời nhú giao ánh sáng ấm áp lên cây cỏ, sưởi ấm lòng người bộ đội mải mê trên đường trường giả lạnh.

Phong xuất trình giấy phép ở trung đoàn bộ, chàng trở về đơn vị. Men theo một dây hào giao thông, một vài

con đường hẻm quanh co, chàng thấy một mũi tên nhỏ vách trên thân cây, kèm theo nốt miếng gỗ nhỏ, A15. Phong lững thững bước qua cổng ngắn vào nhà. Một nếp nhà ba gian ăn thông nhau, ván cửa hạ hết xuống, xếp đều xung quanh nhà, «ba lô» đặt lên trên, thành một hàng thẳng tắp vây quanh vách. Trên vách nhan nhản những khẩu hiệu.

Vài tờ báo chiếu, găm trên vách.

Hân đang quét sân, thấy chó sủa, ngừng đầu ra cổng. Nhận ra Phong, chàng bỏ chồi, chạy băng ra, vui như đứa trẻ thấy mẹ về chở:

— Thế nào? Tươi không? mang gia đình về quê rồi chứ?

Miệng nói, tay chàng tháo «ba lô» cho Phong, hai người dắt nhau vào nhà. Phong vui vẻ:

— Cũng tạm tạm, lúc nào mà chẳng phải tươi. Thế nào? họ «lục» nhà mình có đui, què, mè, sứt mắt thẳng nào không?

— Đề tao quét nốt cái sân rồi vào kè chuyện cho mà nghe.

— Thế hôm nay đến phiền mày trực phòng đấy à. Đơn vị đi tập phải không?

Hân gật đầu, quét lia lịa. Phong giở «ba lô», lấy ra một bọc, đề lên bàn rồi lấy khăn đi rửa mặt. Hân ngừng lèn:

— Áy, đừng rửa đầy mày, giêng nước mưa của đồng bào đê ăn.

Nước của bọn mình ở đây kia mà.

— Chết thật, ti nữa thi phạm đến dân vận.

Phong quay ra sau, một bể nước sông đầy tràn, chàng rửa mặt, lau tay chân. Mồ hôi trộn với nước, thấm vào mồi mẫn mẫn, giỗ vào mắt cay cay. Phong vào nhà.

Bữa cơm trưa Phong cảm thấy ngon miệng lạ. Chỉ cơm gạo đồ với muối vùng không thôi, mà ngon gấp mấy bữa cơm thường ở nhà, có cá thịt. Vì hoạt động nhiều nên ăn khỏe, vì vui nên quên cả nhiệt nhão. Phong và Hân ăn hết cả một rá cơm con con, đựng được vào khoảng mười hai, mười ba bát. Cơm bày ngay ra sân, ngồi phết xuống đất, hay ngồi xổm, hoặc đứng cũng được, họ vừa ăn vừa nói truyện ầm ĩ cả sân, đưa trò đầu như múa vây. Không khí đang hỗn loạn, rối beng lên, bỗng im bặt vì tiếng hô «nghiêm» vang dậy. Tất cả mọi cử động đều ngừng, có anh đang đê bát kè miệng vẫn đê nguyên, có anh đang gạt muối vùng, vẫn đê nguyên cử động đó, có anh miệng đầy cơm cũng đê nguyên như vậy. Một chàng ở góc, vừa dứt tiếng hô, chạy bồ ra, dương người như khúc gỗ chào cấp chỉ huy, đoạn khụng khieng chạy trở về.

— Nghỉ.

Không khí lại ồn ào, tời tấp. Một lúc sau, chỉ còn có rá và những dĩa muối vùng gần hết, chồng chờ trên sân, đất. Bữa cơm tàn, muối vùng đâu còn nữa, mặt chàng nào cũng tiêu s诸 như lưu luyến một mối tình chưa thỏa mãn. Từng người một, mang bát đũa của mình ra vại rửa lấy, hàng chục mái đầu xanh, hàng chục bộ y phục xanh chụm lấy nhau, hòa với tiếng tay trai cọ vào bát ken két, tạo nên một hình ảnh đặc biệt của quân nhân, một sức sống tự túc tập thể tràn ú. Nồi nước lớn đặt giữa sân, bốc khói mờ ảo, thoang thoảng mùi gao rang.

— Hoan hô Tư lệnh, hoan nghênh Cả diều, hoan hô hỏa đầu quân cho anh em xục bùa nay tốt quá, com chín

### LOẠN • tiểu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

đến, muối vùng rang vàng thế là đủ làm ấm lòng già đình V. rồi.

Anh em đã đặt lẵn cho nhau những biệt hiệu thật nghịch ngợm, chàng tư béo phúc phịch, hiền như cục đất, thỉnh thoảng lại làm nũng với anh em, nên chẳng ngần ngại gì nữa, thu phong ngay cho cái tên Tu Lợn. Còn chàng Cả thì lại ở một thái cực khác. Người dài như xe điếu, chân tay cũng vậy, nên nghiêm nhiên anh được thụ hưởng tên Cả điếu. Họ điều lấy làm hài lòng về những biệt hiệu đó. Anh em mà đặt tên cho thi đấu lầm, không nhận làm sao được. Thấy anh em tung hô đủ quá, Tu Lợn Cả điếu nhìn nhau cười, đầu tóc hai chàng bù rối, mặt nhợ nhem, tay chân cũng vậy, trời lạnh mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo hai chàng.

Ở miền núi nên trời vừa quá trưa đã chìm về chiều, máy bay tới lái trên nền trời xám, từng đợt gió se sắt lạnh, thổi vi vu qua kẽ lá làm rối tung những mái tranh sầm. Đoàn bộ đội sát vào nhau say ngủ, thỉnh thoảng có chàng suýt soa vì bị gió cù, họ xích lại gần nhau hơn nữa. Mảnh chăn trấn thủ màu chàm đã bạc quẩn không xuể tấm thân người trai trẻ, có giọng ngâm nho nhỏ vang lên trong không khô lạnh:

— «Bí thắng một cái chăn bông  
Nằm thẳng cũng khô, nằm cong cũng phiền,  
Đắp dọc thì hở hai bên,  
Đắp ngang thì lạnh như tiền cái chăn...».

Rồi ba bốn giọng ngâm hòa lăt lội, trầm trầm, thanh thanh, u uẩn :

— «Mặt cho con tạo xoay vẫn  
Thịt da ta lại đắp lần thịt da».

Có những tiếng cười khúc khích vang lên. Có những tấm ván cửa rên lên kèn kẹt, rung rinh trên hàng gạch xếp. Làm gi có giường, anh em phải hạ ván cửa của đồng bào xuống, đê tránh hơi đất, họ phải đi kiếm gạch, đá, kè cao lên một đầu vào ngưỡng cửa, một đầu lên gạch. Hai chàng hai tấm. Nằm trên thứ giường này phải cần thận lắm mới được. Phải thận trọng từng ly từng tí, không thể tung hoành ngang dọc, cựa bậy cựa bạ được. Phải nằm im thin thít, úp thia lấy nhau, nếu có mồi quả, chỉ được nhích một tí thôi. Mỗi lần nhích thật là một tai vạ vì gió lùa vào, ván cập kẽm, có chầu xuống đất đẽ như chơi.

— Tuyệt đối im lặng, anh em làm ồn quá.

Lời cảnh cáo của anh trung đội dẹp bớt được một phần sự ồn ào, họ vẫn thi thầm nói chuyện cùng nhau. Dưới gầm bàn thờ, Hân và Phong cuộn tròn trong ô rơm vàng, đắp chăn hầu kin, chỉ đê hở yến vén mái tóc và cặp mắt. Số là hôm nay Hân làm trực phòng nên chàng ta đã dàn vận được một ôm rơm, về đắp «Tổ uyên ương». Chàng kiểm chổ kia nhất, rải rơm đều đặn, phủ chiếu lên trên, đoạn phóc vào rún rún như nắm đệm lò xo vậy.

— May kẽ nốt chuyện đi Hân. Thắng Côn chết rồi sao nữa?

Hai cặp mắt lơ là nhìn nhau, hai mái tóc quấn lấy nhau, Hân thi thào:

— Té ra, giờ đây chỉ còn có hai ta thôi ư!

— Còn, còn nhiều nữa chứ, còn những thằng trai yêu thủ đô, còn những bạn ta nằm đây rầy đây...

— Đây là tao muốn nói nhóm tâm giao của chúng (đọc tiếp trang sau)

**GIẾT CÁC LOẠI  
SÂU BỌ**

**CHỈ NHẬN  
TRÊN NÚT NÀY**

**ATOMISEUR**  
**AGIR**  
**Insecticide**

**CÓ BÁN KHẨP NỘI**

**SONAPHAR AGIR**  
102, đường M<sup>e</sup> de LATTRE de TASSIGNY

Thuốc ho trái nhỏ  
**PECTO-CHERRY**



Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

8

ĐỜI MỚI số 136

ĐỜI MỚI số 136

9

## LOẠN • tiêu thuyết của Duy Sinh • LOẠN • tiêu thuyết của Duy Sinh • LOẠN

mình ấy chứ, mà thi lúc nào cũng lý luận.

Mặt hai chàng trai cùng rạng lên, những tia hy vọng tràn đầy trong khoé mắt. Họ nhìn nhau không chớp, như cùng san cho nhau bao nỗi giận buồn.

Tiếng kẽng đánh thức buông rời rạc, âm thanh khờ khéo chất khóc thời gian nghỉ. Hân và Phong rụi mắt vùng dậy, gió lạnh làm họ rung mình, da xùi lên bao gai ốc. Phong gập mền, Hân đi đánh thức anh em.

— Dậy, dậy, dậy...

Tiếng « dậy » nối tiếp nhau rồi tiếp theo chuỗi cời tập họp. Đoàn bộ đội xếp hàng ba nhanh chóng.

— Nhảy lên, thở mạnh vào. Chạy đều chạy. Thành hàng một.

Họ chạy rầm rộm trên đường làng. Có những tiếng suýt soa kêu lạnh, vì chân không đạp trên sỏi. Đến bối cõi dưới chân đổi, đoàn bộ đội đậm chân trên nền cỏ xanh mướt. Ở đây tràn ngập màu xanh, màu xanh mát của đồng lúa chạy tấp đến chân làng xa hòa cùng màu thảm của tre làng, hợp cùng màu áo đoàn bộ đội. Mọc lan tần bên sườn đồi đất đỏ đậm cùm sim trổ đầy hoa. Động hồn thơ, Phong ngâm se sệt :

— « Mẫu tim hoa sim, mẫu tim hoa sim

Tím cả mội chiều hoang dại...

Thời Buổi chiến tranh.

Mấy người đi mà trở lại

Nếu không về...

Chỉ thương người vợ chờ bê bồng chiều quê... »

— Phải, giờ này Thơ đang làm gì? phải chàng nàng đang lè lói một hình một bóng với con trâu ngờ nghênh

gặm cỏ ven đê... Phải chàng giờ rày nàng đang buồn rầu buông tầm mắt đầy thương nhớ về phương trời xa thăm dè tự hỏi lòng: « Phong của Thơ đâu ». Phải chàng giờ lòng người thôn nữ đang rộn ràng luyến tiếc một dĩ vãng xa xăm.

— Giờ này mẹ ta đang nghĩ gì? Cha ta đang làm gì? Phải chàng mẹ ta đang vuốt dãm sợi tóc định nước mắt, khắc khoải hỏi cha ta rằng: « Thằng Phong bây giờ ở đâu nhỉ? chắc nó rét lắm ». Và cha ta cũng đăm chiêu hỏi lại mẹ ta rằng: « chàng biết nó ở đâu bà nhỉ? Trời rét thế này mà lăn lộn, chắc nó khô lắm! »

— Nghiêm.

Tiếng hô rầm rộm cắt ngang giọng tinh cảm. Phong rụt chân lại theo động tác. Cả đoàn bộ đội, thản nhiên đứng thẳng, mắt nhìn lên.

— Anh em chú ý: bây giờ chơi đánh vật cho ấm người. Giải tán cởi quần áo. Giải tán

Tiếng hô dội vào vách đá, âm vang trong cảnh đồng quê. Họ tản mát, cởi quần áo để vào một đồng, tay xoa cùng thân thể đoạn chạy ra tập họp :

— Anh em chạy theo tôi.

Tất cả chạy vòng vòng theo anh trung đội trưởng, kết lại thành vòng tròn rồi đậm chân.

— Chú ý: Bây giờ cứ hai người một lần lượt thi đấu tài năng kiếm trong trung đội lấy một quán quân về vật lộn.

— Đề nghị anh « Toản m López » với anh « Tư lợn » làm mật keo trước. (còn tiếp)

Xem Đời Mới số 122



## LỄ LỐI LÀM VIỆC MỚI — PHỤC VỤ PHONG TRÀO MỚI

NHÂN DÂN  
CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO

● Tích cực rèn chỉnh công tác lãnh đạo, đúng thời, hợp thế.

● Chủ động mọi việc, linh động tùy địa phương, nhân văn, trình độ phát động.

● Tái lập thế quân binh xã hội và con người, phát triển điều hòa, bắt đầu từ chỗ bắt đầu.

linh nghiệm nhất. Khéo linh động để phù hợp với hoàn cảnh xã hội, rồi căn cứ vào cơ sở và những vô môt thich ứng, ta chủ động lấy tinh thế.

CHÚNG ta hẳn thấy rõ vai trò lãnh đạo công tác nhân dân trước tình thế mới. Chúng ta hẳn thấy vấn đề thời gian là quan trọng, cần tranh thủ từng giờ, từng phút một, làm chủ hồn tinh thế trong giai đoạn lịch sử mới. Và vai trò nhân dân trước quyền lợi chính đáng cần được giác ngộ phải đề cao triệt để. Nhân dân tự giác, chính quyền công cán xung phong (1) hòa hợp tinh thần hành động quyết liệt, chúng ta nhất định thắng lợi.

Căn bản là phải học tập rốt ráo kinh nghiệm bao nhiêu năm qua, không chủ quan khinh địch, tim hiểu những kế hoạch hành động mới của các nước bạn; chúng ta dùng làm bàn đạp cho chương trình công tác. Tích cực rèn chỉnh công tác lãnh đạo nhân dân, đúng thời, hợp thế, để thực hiện vai trò hướng dẫn đúng nghĩa. Chúng ta ít nói, làm nhiều, làm việc để rèn lý thuyết vững chắc, đúng độ để quật lại bồ sung hành động. Lối chỉ tay nắm ngón đã cáo thối theo lốt quan liêu phong kiến. Nhân dân cần thực tế, cụ thể và kinh nghiệm.

Hàng hải đi sâu vào cuộc điện, khó khăn không nản, gian khổ không sờn, đồng cam cộng khổ với nhân dân để tranh đấu, cốt thề hiện tinh thần *lại quan chống đối*, thực hiện chương trình sinh hoạt mới.

Rèn chỉnh hành động, rèn chỉnh tư tưởng và tinh cảm chân thành, ăn khớp với tình trạng nhân dân. Phải bắt bình mới cảm nhận nhiệm vụ *tác minh* là cần yếu: đó là TRIẾT LÝ THỰC TIỄN.

Xung phong vào mọi công tác, mọi địa vực, chúng ta hẳn lấy làm lạ là mỗi trường hợp có những chi tiết khác nhau, đôi khi mâu thuẫn hẳn nhau đặc biệt là khác. Khi giới CHỦ ĐỘNG VÀ LINH ĐỘNG là phương pháp

ĐỜI MỚI số 136

phát triển, nâng đỡ toàn diện, điều hòa, có chương trình, giai đoạn — Sau mỗi đợt biến dịch, cần kiểm điểm lại những bộ phận té liệt để rồi chịu mai một, một sớm, một chiều!

Trên phương diện giai cấp, hệ thống xã hội cũng vậy. Chúng ta không sợ quân thù len vào phá hoại những thành phần bệ rạc, trà trộn vào nội quan để khơi nguồn xáo động ám ỉ, một khi thế quân binh đã giải quyết mâu thuẫn chửa đựng.

Bên chỉnh tự thân, chủ động linh động, lập thế quân binh là ba mục tiêu hướng tiến của các thành phần NHÂN DÂN CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO. Chúng ta hẳn không sợ phải cô lập nếu thiết tha DO DÂN, VÌ DÂN, CHO DÂN mà hành động.

Phải thành tâm.

Phải tích cực.

Phải hành động thiết thực.

Và nhớ: phải học tập kinh nghiệm không dừng.

Xã hội tấn, con người lớn dần, kế hoạch phải xoay đổi không thôi — Người cán bộ nhân dân công tác lãnh đạo phải thực hành chương trình NHÂN DÂN TRỊ từ phút này.

KIÊM ĐẠT

KỲ SAU :

## Lập thế quân binh

(1) Xem bài « Phát động nhân dân giác ngộ quyền lợi » ở Đời Mới số 133 của Kiêm Đạt.

Số sau, một mục mới:

Giữa các bạn  
chơi ảnh

Đề trao đổi ý kiến với nhau giữa các bạn chụp ảnh chơi trong gia đình.

Đề đăng những bức hình mà các bạn cho là thành công nhút trong tập hình của các bạn.

Đề ghi những kỷ niệm êm đềm trong đời sống gia đình của các bạn, bằng hình ảnh in trên Đời Mới.

Giữa các bạn  
chơi ảnh

SẼ LÀ MỤC TRAO ĐỔI Ý  
KIẾN HÀU GIÚP NHAU TIẾN  
THÊM TRONG NGHỆ THUẬT  
CHỤP ẢNH.

gia nhập kế hoạch Colombo là yếu tố mới TRÊN TRƯỜNG CHÁNH TRỊ ĐÔNG NAM Á

VĂN LANG viết

**N**ƯỚC NHỰT là nước bại trận, mà lại là nước có năng lực về mọi phương diện. Từ ngày đại chiếm chấm dứt với sự đầu hàng của Nhật và Đức, người ta thấy một việc trái ngược là hai nước này trời đất một cách mau lẹ, còn mau hơn nhiều nước thắng trận.

Chiến tranh ngưng là thế giới bị chia ra hai khối rõ rệt. Nga và Mỹ chống nhau vì lợi quyền và lý tưởng tương khắc. Do đó giặc người phát súng khép nới giữa các nước chư hầu của Nga Sô và những nước muốn bảo vệ tự do nên càng đứng về phe Mỹ. Giặc người, giặc nóng giận biến không ngừng. Nga Sô hành trường thế lực ở các nước do đảng đệ tam cầm đầu. Mỹ cố gáy thực lực và kéo thêm đồng minh. Nhờ đó mà Đức, Ý và Nhật được viện trợ dồi dào, để trở nên những nước mạnh.

Ở Á Châu kể ra thì Nhật mạnh trước Tàu. Dù là bại trận, công cuộc tổ chức quốc gia Nhật và tinh thần tôn trọng kỷ luật của dân tộc Phù Tang vẫn không sụp đổ. Và mặc dầu Trung Hoa ngày nay là một nước Cộng sản nhưng chưa có thể nói mạnh hơn Nhật.

Tuy vậy, nền kinh tế của Nhật Bản không vững. Số đĩ mây năm qua kinh tế Nhật đứng được là nhờ viện trợ Mỹ và giặc Triều Tiên. Mái viện trợ chỉ là tạm thời chiết; trong lúc ấy thị trường Trung Hoa bị phong tỏa. Thủ tướng Yoshida phải cháu du thế giới để nối lại nền mậu dịch giữa Nhật và các nước hữu cữu vẫn tình hình kinh tế nước nhà.

Trong lúc ấy, Hội nghị về « kế hoạch Colombo » nhóm tại Ottawa. Có mặt cả thảy 14 nước Á Âu. Nước Nhật và Xiêm lại được chấp nhận tham gia. Mái người ta chú ý nhất là sự được tham gia của Nhật Bản.

Vì sao? Vì Nhật đóng một vai trò quan trọng trong sự kiến thiết Đông Nam Á. Và kiến thiết thịnh vượng Đ.N.A. cũng là ở trong chương trình ngắn Cộng Nam Tiến.

Có người cho rằng đây cũng là một sự thất thế của Mỹ, buộc lòng phải để cho Nhật ngã về phe Anh.

Nhưng có người cho rằng điều ấy vẫn có lợi cho Mỹ, bằng chứng là liền sau đó Mỹ hứa tiếp viện kế hoạch Colombo, làm cho Án Độ reo mừng. Có lợi cho Mỹ là tránh được Nhật thêm thường thị trường Trung Hoa; thêm nữa là Nhật đứng bên Anh quốc mà kiềm hãm nước này.

Vai trò kinh tế của Nhật trong kế hoạch Colombo sẽ quan hệ hơn cả, vì Nhật có đủ năng lực chuyên môn và kỹ thuật, lại sản xuất rẻ tiền. Mỹ sẽ tiếp viện Nhật về mặt lỹ tài, kế hoạch Colombo sẽ giúp nguyên liệu (nhất là Úc châu), thì rồi đây máy móc của Nhật sẽ tràn xuống Đ. N. Á.

Nhật tham gia kế hoạch Colombo là bước đầu; mai sau Nhật có thể là nhân viên trọng yếu của Hiệp ước Cộng đồng phòng thủ Á Châu.

Quả là việc không hay cho Trung Cộng.

Thế nào rồi đây cũng có phản động lực của Nga Hoa Cộng.

V.L.



**N**GA SÔ cũng như Trung Cộng—và hồi ơi! cũng như Việt Cộng từ 1949 đến nay—thường vẫn bắt chấp cả điều kiện kinh tế (tức là thực tế xã hội) mà chủ trương « lấy được » một chế độ tự xưng là chính phủ Dân chủ Nhân dân. Tại sao lại dám gán cho họ hai chữ « lấy được »? Tại rằng: họ đã hoàn toàn di ngược lại chính thể Dân chủ, và luôn tiện di ngược lại chính sách Nhân dân.

Đi ngược lại chính thể dân chủ vi bao nhiêu quyền binh, từ cấp thôn cấp xã cho đến cấp trung ương, đều tập trung vào tay một thiểu số thù lại (được gọi là cán bộ của Đoàn thể — tức là của Đảng — hay của chính quyền cũng vậy) — còn người dân, cho ngay là thuộc giai cấp bần nông vô sản thật tuyệt nhiên không được hưởng qua một tí quyền hành, ngoài thứ quyền đóng góp phần mồ hôi và xương máu vào « Công tác bảo vệ chính quyền... » cho giai cấp thù lại thống trị. Dân đã không làm chủ thì còn gì là.. Dân chủ?

Đi ngược lại chính sách Nhân dân vi bao nhiêu quyền lợi kinh tế đều tập trung cả vào công việc xây dựng thành trì đỏ — là « nước Nga của Molt Cu » ở Tây phương, và « nước Tàu của Bắc Kinh » ở Đông phương, khiến cho quang đại nhân dân của khắp mặt các nước chư hầu — là tất cả mọi nhược tiểu dân tộc đã « được » Hồng quân và Giải phóng quân... « giải phóng » (!?)

Thực vậy, nói ngay nước Việt thì, trước ngày 20-7-54, lúa miền Nam bộ dùng để đổi ra tiền vàng đem dâng Trung Cộng, lúa miền Trung và Bắc Bộ dùng để nuôi Giải phóng quân, rồi bao nhiêu nguyên liệu (lâm sản, hải sản, thổ sản) thầy thầy đều phải đem nộp cho Tàu để « gọi là » trao đổi lấy những vở khi dùng vào việc đánh mướn cho Nga Hoa... Như thế tối đại là số nhân dân của cái thế giới, tự xưng là Dân chủ Nhân dân kia, không hề được hưởng trọn vẹn sản phẩm do sức lao động của mình làm ra. Như vậy thì « phẩm từ » Nhân dân chỉ còn là một nhẫn hiệu xảo trá và hồn xược thôi.

Vì nhận rõ thấy mấy điềm phỉnh dán gạt chúng đó nên các nhà cách mạng Nam Tư đã kịch liệt đả phá chế độ thù lại bằng cách phản tán quyền binh về đến tận tay toàn thể quang đại nhân dân, bất chấp người dân thuộc về đẳng cấp nào, thuộc về dân tộc nào, miễn sao người dân đó thừa nhận chính thể hiện hành. Còn đối với chính sách « độc quyền chính

Chủ Nghĩa Xã Hội  
ở Nam-Tu



## THẾ NÀO LÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN?

nồi X.H.C.N. đâu. C.N X.H. chỉ có thể nẩy ra từ sáng kiến của triệu triệu quang đại nhân dân được thôi dành rằng SÁNG KIẾN NÀY PHẢI LIÊN KẾT VỚI SỰ CHẤP HÀNH CHÍ LÝ VÀI TRÒ ĐIỀU KHIỂN CỦA MỘT ĐẢNG VÔ SẢN.

« Bởi vậy, cuộc phát triển của C.N. X.H. không còn mượn được con đường nào khác con đường bền bỉ đi sâu vào chế độ dân chủ xã hội, nghĩa là theo đúng hướng của một nền quang đại nhân dân tự lực quản trị mỗi ngày một rộng lớn thêm ra, theo hướng của một cuộc quang đại nhân dân tham gia mỗi lúc một mật thiết thêm lên vào sự vận dụng bộ máy Nhà Nước, từ cơ quan thấp nhất đến cơ quan cao nhất, theo hướng của một đà quang đại nhân dân kết hợp mỗi giờ mỗi chặt chẽ hơn nữa vào việc điều khiển mỗi xí nghiệp, mỗi công sở, v.v... »

« Không gìn giữ lấy những nguyên tắc ấy thì thế nào rời cũng đi tới chế độ quan liêu, đi tới nạn tách rời bộ máy quan liêu ra khỏi đại chúng nhân dân, đi tới tai họa bắt quang đại nhân dân làm tội mọi cho bộ máy quan liêu. Mà đã xảy ra tình trạng đến như thế ấy dù thời gian có ngắn ngủi đến mấy đi nữa — thi tất cũng gây ra bao nhiêu hiện tượng tiêu cực, như là thói hủ lậu, bảo thủ ở trong mọi phương pháp và mọi hình thức tổ chức, thói b López ngặt tinh thần sáng kiến cải tạo của nhân dân từ dưới dưa lên, thói dào tạo ra một lũ giun thư lại ăn bám xã hội, thói sa lầy về tư tưởng, thói lạc lõng ra khỏi con đường chính theo chính sách quốc tế của Mác-Lê-nin, v.v... »

Đồng thời cũng không được quên rằng: xét theo khía cạnh ảnh của cuộc tiến hóa X.H.C.N. thì mục đích hiện

thời của nền dân chủ xã hội thực ra tương đối vẫn còn thấp kém lắm, và sự phát triển của nền Dân chủ nỗ sẽ không tiếp tục theo đà đột nhiên đâu mà, trái lại, phải nhờ vào công tác luôn luôn có ý thức của khắp mặt chiến sĩ X.H.C.N. và khắp mặt các tay xây đắp xã hội theo X.H.C.N. sau này. Đã vậy, cũng chẳng có phải là nhiệm vụ của người cách mạng khi lớn tiếng ca tụng sự vinh quang của nền dân chủ xã hội bằng cách tưởng tượng là, với nền dân chủ đó, loài người đã tiến tới ngon của nguồn Hiền Nhân rồi đâu, trái lại càng phải cải thiện nó và đi sâu vào nó hơn nữa.

Hãy nền dân chủ xã hội mà càng có tính cách X.H.C.N. thực sự — nghĩa là bao nhiêu tàn tích của tư bản chủ nghĩa và bao nhiêu bệ rạc thối tha của quá khứ nói chung mà cũng tiêu biến đi ở trong Nhà Nước X.H.C.N. — thì nền dân chủ xã hội lại càng hóa ra vật báu chung của toàn thể nhân dân, thi nền dân chủ xã hội lại càng táo bạo phát triển cơ sở tự lực quản trị của đại chúng nhân dân, cho đến lúc nền dân chủ xã hội sẽ hòa thành nền tự do thực sự cho khắp cả báu dân thiên hạ, thi như thế là ở trong thực tế nó không còn đội hình thức của Nhà Nước nữa: chính quyền, (hay là chính phủ, hay là Nhà Nước) lúc đó là của tất cả mọi người.

« Đích thị sự cải thiện bền bỉ của nền dân chủ xã hội đã tạo ra mọi điều kiện tiêu tan của bộ máy Nhà Nước. Bởi vậy những ai đánh giá quá thấp mối quan trọng của sự phản tán quyền binh cho quang đại nhân dân, đồng thời lại tố cáo khuynh hướng đi tới nền tảng quyền lực lại để làm hại cho nền tự chủ quản trị của đại chúng nhân dân (thường được phe phái Sit ta lin gọi là: dân chủ lập trung) thi quả là ai đó có thái độ tuyệt đối sai lạc. Chẳng hề có người nào, dù tài ba đến mấy đi nữa, lại có thể tiên đoán được khả năng xây dựng của triệu triệu nhân dân ở trong cuộc kiến thiết xã hội hàng ngày, nếu họ không bị chính sách thư lại lập quyển cản đường họ. »

« Như vậy thi hiền nhiên là, ở trong giai đoạn cách mạng bắc cầu từ chủ nghĩa tư (đọc tiếp trang 39)



ĐỨC KỲ NGOẠI HÀU CƯỜNG ĐỀ

**Đức hộ pháp, giáo chủ Cao Đài,** sau một thời gian du hành hải ngoại đã trở về Sài Gòn ngày 12-10-54. Trong dịp này, Đức hộ pháp có đưa Linh đài đặng xíc tro của Đức Kỳ Ngoại hầu Cường Đề về thăm Tòa Thánh.

Tu hằng nhát đến một vị ái quốc, tên giặc cách mạng, Đài Mới trân trọng đặng lại bài ca ái quốc do Đức Kỳ Ngoại hầu Cường Đề ban hành vào năm 1944 với tư cách là ủy viên trưởng Việt Nam phục quốc đồng minh hội. Xét một vài câu không còn được hợp với tình thế hiện nay nên nhà báo cho thay vào những hàng châm. Mong bạn đọc hiểu và thèm tình cho.

\*\*

## ÁI QUỐC CA

Nay ta hát một câu ái quốc,  
Yêu gì hơn yêu nước nhà ta.  
Nghiêm trang bốn mặt sơn hà,  
Ông cha ta đã cho ta lợ vàng :  
Trái mẩy lớp Tiên Vương dựng mờ,  
Bốn ngàn năm dài gió dầm mưa.  
Biết bao công của người xưa,  
Gang sông tần núi dạ dưa ruột tăm.  
Hào Đại Hải làm làm trước mắt,  
Dải Cửu Long quanh quất miền tây.  
Một tòn san sát xinh thay,

Bắc kia Vân, Quảng, Nam này Côn Lôn  
Về gấm vóc nước non thêm đẹp,  
Chắc những mong cơ nghiệp dài lâu.  
Giống khôn hè phai đàn trâu,  
Giang sơn nở để người dân vầy vùng  
Hãm nhãm triệu dân cùng của hết,  
..... (bỏ một hàng)

Thương ôi ! công nghiệp tờ tông,  
Nước tanh máu chảy, non chồng thịt  
cao !

Non nước ấy biết bao máu mủ,  
..... (bỏ 5 hàng)

Hồn ơi, về với giang san,  
Muôn người muôn tiếng hát ran câu này  
‘ Hợp muôn sức ra tay quang phục,  
Quyết phen này rusa nhục báo thù.

Một câu ái quốc reo hò :  
Xin người trong nước phải cho một lòng !



# NỘI THẾ VÀ NGOẠI VIỆN

của Trần Văn Út

TÙ NGÀY đại chiến thế giới  
chấm dứt vẫn đề viện trợ các nước  
nhỏ chưa đủ phát triển lúc nào cũng  
có tánh cách thời sự. Nước mạnh  
giúp đỡ nước yếu và giúp đỡ để  
tránh họa Cộng sản là câu chuyện  
đầu môi của chánh khách ở hạ bán  
thế kỷ này.

Nước Việt Nam ta mấy năm qua  
cũng thừa nghe chuyện ấy, nói rõ  
hơn là thừa nghe sự viện trợ của  
nước Mỹ. Trước đây sự viện trợ của  
Hoa Kỳ qua tay người Pháp rồi mới  
chuyển sang cho chánh phủ Việt Nam.  
Sau Hội nghị Washington nhóm vào  
khoảng cuối tháng 9 năm nay, thì

Pháp và Mỹ thỏa thuận giao viện trợ  
trực tiếp cho Việt Nam. Nghe nói số  
tiền lên đến gần 400 triệu đô-la, tính  
ra bạc Việt Nam là 14000 triệu đồng  
(nếu bồ đồng mỗi đô la là 35 bạc ta).

Đúng về phương diện « ý định của  
nước viện trợ » thiết tưởng Việt Nam  
cũng nên đặt rõ vấn đề, bởi vì nếu  
chi hướng của nước chịu viện trợ và  
của nước viện trợ không tương  
đồng thì sẽ không tránh được hực  
hắc giữa đôi bên.

Mục đích của ngoại vien không thể  
khác hơn là sự xây dựng thịnh vượng  
và củng cố hòa bình trong độc lập.  
Có hòa bình chon chánh (lẽ tự nhiên  
là không nhận hòa bình dưới trật  
tự của chế độ đảng trị của đệ tam),  
hòa bình dân chủ, thì mới có tự do ;  
và thịnh vượng và công lý xã hội  
mới tránh được những bất an xã hội.  
Đó là phương thức chống cộng có  
hiệu lực nhất. Bằng như chỉ biết  
chống cộng mà không biết hòa bình  
và thịnh vượng thì không làm sao  
chống nổi cộng sản. Đôi mục tiêu là  
đôi phương pháp tờ chúc, đôi cả cải  
thế quần chúng.

Nói hòa bình ở Việt Nam cũng là  
nói độc lập. Thiếu độc lập là thiếu  
hỗn điều kiện xây dựng hòa bình. Mà  
nói độc lập với ngoại vien là đặt vấn  
đề liên kết. Ở trên mặt báo này chúng  
tôi đã nhiều lần đặt vấn đề liên lập  
vì chỉ có liên lập mới giữ được vẹn  
nền độc lập. Liên lập khác hơn tùy  
thuộc; liên lập là liên kết với đủ tư  
cách nước độc lập. Có như thế là  
giúp cho những nước liên lập được  
phát triển đời sống quốc gia dân tộc,  
chứ không phải trói buộc đời sống

ấy như đã xảy ra ở các nước chư  
hầu.

Nước Mỹ là nước lãnh đạo khối  
dân chủ, đã chịu khó giúp đỡ nhiều  
nước, lớn có nhỏ có, thì Mỹ cần hiểu  
rõ tâm trạng của những nước chịu  
viện trợ, nhứt là các nước Á châu.  
Chỉ hò hào giúp đỡ đánh cọng là  
không đủ. Phải nhận định và quả  
quyết rằng giúp đỡ bảo vệ và củng  
cố độc lập. Có bảo vệ và củng cố độc  
lập là tự nhiên có chống cộng, và  
chống cộng một cách đắc lực,

Thêm nữa, người Mỹ cần để ý rằng  
những dân tộc Á châu vừa được độc  
lập là những dân tộc đã mất độc lập  
trong tay cường quốc Á châu. Họ  
vẫn có tâm trạng hoài nghi người da  
trắng; dù là không đúng đi nữa, sự  
ngờ vực vẫn có.

Khi người Mỹ hò hào muốn thấy  
chánh quyền ở đây là một chánh  
quyền « quốc gia » (nationaliste)  
hay « ái quốc » thì người Mỹ không  
nên quên sự ngờ vực của cả một dân  
tộc. Họ ưng được viện trợ, họ biết  
Ơn, nhưng họ qui độc lập hơn vì họ  
đã đỡ nhiều xương máu cho độc lập.

Ai ai cũng hiểu rằng dân chúng  
Việt Nam không thích người thân  
Pháp đứng ra cầm quyền, dù là sự  
nhận định ý nghĩa của tiếng « thân »  
có sai lầm đi nữa; mà không thích  
« thân Pháp » của dân chúng đây  
không có nghĩa là bài Pháp, nó có  
nghĩa là tôn trọng nền độc lập quốc  
gia. (2)

Có lẽ vì hiểu cái tâm lý ấy của  
quần chúng Việt Nam nên Đại Tướng  
Tổng Ủy Ely vừa tuyên bố: « Thà là  
có một chánh phủ Việt Nam chống  
Pháp mà là một chánh phủ có hiệu  
lực còn hơn có một chánh phủ thân  
Pháp mà bất lực ». Lời tuyên bố của  
đại tướng Ely quả là đặt một giai  
đoạn chánh trị mới, có thể làm cho  
này nở nhiều hy vọng tốt trong lòng  
người Việt. « Chống Pháp » trong hiện  
tình nước nhà là danh từ đã mất dần  
ý nghĩa. Hoặc giả Tổng Ủy Ely đã  
trông rõ điều ấy nên không ngần ngại  
khi dùng đến câu « chống Pháp ».

Khi dân chúng Việt Nam không

thích « thân Pháp » thì họ cũng không  
thích danh từ thân nước này nước  
nọ. Họ muốn đặt Việt Nam đứng trước  
hay đứng ngang hàng với các nước,  
dù là trên thực tế Việt Nam nhỏ yếu  
hơn. Dân tộc Việt Nam là dân tộc  
trọng nghĩa, họ không bao giờ quên  
Ơn, nhưng cái ơn phải là ơn chánh  
đáng. Dân tộc Việt Nam lại không  
bài ngoại, thi vẫn đề liên hữu giữa  
Việt Nam và các nước rất được hoan  
nhinh vậy.

Thế có nghĩa là gì ?

Là nội thế của Việt Nam phải là  
cái thế chánh yếu. Cái nội thế này  
có đường hoàng và rõ rệt là đặt trên  
lập trường dân tộc, thi sự sử dụng  
ngoại vien mới có hiệu lực. Nó sẽ có  
hiệu lực như ý muốn của nước viện  
trợ vì nó sẽ được nhân dân chấp nhận.  
Một đồng đô la sẽ có giá trị 10 đồng  
nếu dân chúng tin cậy ở sự viện trợ  
của Mỹ. Đây là cả một vấn đề làm cho  
dân chúng tin tưởng.

Đã bao lần trên mặt báo này chúng  
tôi nêu lên vấn đề đào tạo thực lực,  
xây dựng chủ lực cho Việt Nam. Chúng  
tôi tin rằng nếu Việt Nam không có  
thực lực của mình thì dù ngoại vien  
có dồi dào thế mấy, rồi cũng như  
nước đó là mòn, và công của nước  
ngoại quan trọng tới đâu cũng là công  
đã tràng.

Chúng tôi cũng có lần định rõ làm

thể nào để gây thực lực. Xin nhắc lại  
rằng không phải tom góp một số  
đồng người mà gọi được là có thực  
lực. Nói thực lực phải nói tồ chức.  
Mà nói tồ chức là nói lý tưởng, lập  
trường và đường lối tranh đấu. Có  
lý tưởng mới đào tạo được cán bộ,  
và có cán bộ mới phát động được  
quần chúng, và quần chúng có phát  
động mới có thể nhân dân, mới có  
thể gọi là có thực lực.

Ở thời buổi nhân dân trí này (cũng  
là pháp trị) con người làm được việc  
phải là con người ở trong quần chúng,  
hòa mình với quần chúng và lối cuốn  
được quần chúng. Anh hùng cá nhân  
chỉ làm được việc nhỏ trong một thời  
gian nhất định.

Trước những biến cố lịch sử, chúng  
tôi tha thiết mong mỏi người minh  
hiểu việc nước mình, người bạn của  
Việt Nam hiều tình thế của Việt Nam  
và tâm trạng của dân tộc V.N. Làm  
việc ngoài sự hiều biết ấy là làm còn  
không bao giờ có kết quả tốt.

Cải thiện tình thế, khôi phục hòa  
binh dân tộc, xây dựng một nước Việt  
Nam tự do (dù là còn một mảnh đất  
nhỏ) bên cạnh con voi Hoa Cộng, là  
việc « đội đá và trời » cần có sự gấp  
sớc của toàn dân, và sự khéo léo xử  
dụng ngoại vien.

Không có cá nhân nào, dù là thần  
thánh đi nữa, không có đảng phái nào,  
dù là có bá vạn hùng binh, làm nổi  
việc mà không có sự tham gia đại  
cuộc của nhân dân.

Vì vậy mà chúng tôi đặt vấn đề  
« chánh trị nhân dân ».

T. V. A.

(2) Bằng chứng là từ trước tới giờ mỗi khi  
người « thân Pháp » rõ rệt lên cầm quyền là  
toute thè dân chung đều thù o lanh đạm.

## ĐỜI MỚI mỗi tuần mỗi tiến

NGOÀI NHỮNG BÀI BÌNH LUẬN VỀ THỜI CUỘC,  
NHỮNG MỤC THÔNG THƯỜNG, TỪ NAY CÒN THÊM SỰ CỘNG  
TÁC CỦA NHỮNG CÁY BÚT TRÊN TRUNG HOẶC KINH NGHIỆM

Các thiêng Phóng sự và điều tra

đặc biệt ở trong nước và ngoại quốc, do những ký giả  
chuyên nghiệp đảm trách

CÁC MỤC KHẢO CỨU VỀ VĂN HÓA, CHÁNH TRỊ, KHOA HỌC  
DO CÁC NHÀ VĂN TRUNG, BẮC, NAM, BIÊN TẬP



Vụ cò Dides của nước Pháp đang làm chấn động dư luận Pháp và thế giới. Người ta cho rằng những vụ tiết lộ bí mật quốc phòng như thế ấy làm giảm thanh danh quốc gia rất nhiều, và làm cho các nước đồng minh của Pháp lo ngại, không biết phải đặt tín nhiệm tại mưu nào.

Cuộc điều tra đã phanh phui ra nhiều điều quan trọng, như các mạng lưới gởi cho quân đội Pháp trong trận Điện Biên Phủ, các dự định Pháp về Hội nghị Genève, đã được thông báo cho đối phương. Ông Mendès France phải kinh ngạc khi nghe ông Phan Văn Đồng & Genève nói ra những khả năng bình bị Pháp, một cách rõ ràng.

Thị trưởng bạn đọc cũng nêu tiết qua vụ cò Dides, để hiểu biết thêm việc nước Pháp và các vụ mua bán bí mật nhất là về quốc phòng, là quan hệ đường nào.

Vụ này theo tin tức tôi ngày 9-10 làm lay động địa vị Nội các Mendès France và giúp cho phe đối lập một cơ hội hiếm có để tấn công chính phủ. Càng vụ này sẽ làm cho các đảng chống cộng hiệp nhau mà đương đầu Cộng Sản một cách quyết liệt hơn. Có thể rồi đây trước dư luận quân chủng đảng Cộng Pháp sẽ thất thế nặng nề.

Tuy vậy, cuối điều tra còn dang tiến hành, chưa có thể kết luận một cách chắc chắn. Chẳng ta chỉ biết rằng một khi không giữ vững lập trường dân tộc, không quan niệm có nước nhà, dù là hữu hay tả phái, thì những vụ như vụ Cò Dides rất có thể xảy ra. Nếu ta không lấy quyền lợi Tù quốc làm chánh yếu, coi quyền lợi nước người là hòn, thì phản quốc là việc dễ làm như chơi.

L.T.S.

« Trong các cuộc thương thuyết ngoại giao, bí mật là điều kiện cần thiết để đi đến thành công »

Georges Bidault, cựu tổng trưởng ngoại giao Pháp thường nhắc đến câu ấy. Georges Bidault cũng đã nhắc câu ấy cho nhân viên ủy ban quốc phòng Pháp họp ngày 26-5 giữa lúc hội nghị Genève đang nhóm họp. Buổi họp ngày 26-5 bàn đến nhiều quyết định quan trọng: vấn đề chỉ huy, quản số, chiến lược của quân lực L.H.P. đang chiến đấu ở Đông Dương.

Quanh ghế tổng thống René Coty và thủ tướng Joseph Laniel có mặt các tổng trưởng và những nhà có trách nhiệm về quân sự.

Tình thế xem chừng căng thẳng. Có nhiều bí mật bị tiết lộ. Một tờ nhật báo đã đăng bản báo cáo của hai đại tướng Ely và Salan. Chính phủ cho mở cuộc điều tra. Tổng trưởng bộ quốc gia liên kết xin từ chức cũng được biết tin.

Vài tổng trưởng không quên lời phản đối kịch liệt của tổng thống Auriol vào tháng 7 năm 1953 lúc được tin có vài bí mật về quân sự được giao cho Việt Minh và chính việc tiết lộ bí mật ấy lại do ủy ban quốc phòng đưa ra.

Cảnh sát trưởng Dides tố cáo những vụ tiết lộ ấy

Đang ngồi trong bàn giấy của mình, Ông Baylot quận trưởng cảnh sát chợ thấy cảnh sát trưởng Dides đến. Cách đây vài năm, chính Dides là cộng tác viên của Ông Baylot. Rồi Dides được cử là cảnh sát trưởng ở hải cảng Gennevilliers.

Và hôm ấy... vào đầu tháng 6, Dides đứng trước ông quận trưởng cảnh sát.

Ông Baylot hỏi :

16

## VỤ DIDES

viễn chinh và quyết nghị của Chính phủ thì đối phương có thể tìm thấy lợi dụng không những trên chương trình chiến lược mà cả về mặt ngoại giao nữa.

Ngày 2-7, Cảnh sát trưởng Dides lại gõ cửa ông Baylot một lần nữa. Không có ai trả lời. Quận trưởng cảnh sát di vắng. Dides suy nghĩ và quyết định xin tiếp kiến Christian Fouchet, bộ trưởng quốc gia liên kết có trách nhiệm về Phi châu sự vụ.

Dides cũng đã từng tranh đấu với Fouchet trong Tập đoàn dân chúng (đảng De Gaulle cũ) ngay từ lúc đảng này mới thành lập. Dides đã từng đảm đương trách nhiệm cùng với bộ trưởng hiện thời về việc che chở cho các cuộc biểu tình của đảng De Gaulle.

Cuộc hội kiến giữa hai người mau trở thành một bi kịch. Cảnh sát trưởng Dides bước ngay vào đề :

— Một tình báo viên của tôi cho biết bản báo cáo cuộc họp của ủy ban quốc phòng vừa rồi đã lọt vào tay Cộng sản. Anh tình báo của tôi đã đưa cho tôi biên bản cuộc họp của ủy ban. Nay tôi muốn ông là người trong ủy ban xem thử bản người ta đưa cho tôi có đúng như những điều đã bàn họp ở hội nghị không?

Fouchet đọc qua mấy tờ giấy đánh máy do cảnh sát trưởng Dides đưa. Mặt ông xanh dần, bỗng ông la lớn :

— Thôi không còn nghi ngờ gì nữa rồi! Đúng là bản báo cáo về những điều mà chúng tôi đã bàn luận trong buổi hội nghị.

Phòng an ninh có nhiệm vụ mở cuộc điều tra

Vị tổng trưởng báo cáo vụ này với thủ tướng.

Mendès France cũng nhận vụ này là quan trọng.

Nhưng trong lúc thủ tướng tranh đấu để đạt đến một cuộc ngừng bắn thi thủ tướng không muốn ai biết việc không hay đã xảy ra kẽm cá kẽm đinh cũng như những bạn thân của thủ tướng. Thủ tướng định chờ xong cuộc hội nghị rồi mới thăng tay trừng trị.

Ở Ba Lê, trong các giới đối lập đã có tiếng đồn là bí mật quốc phòng đã bị tiết lộ. Công khai thì chính phủ không hay biết gì cả.

Lúc Ông Mendès France ở Genève về, tổng trưởng nội vụ Mitterrand, tổng trưởng quốc phòng Koenig mới

ĐỜI MỚI số 136

## NHƯ THẾ NÀO ?

# VÌ SAO Ô PHÁP CÓ NHỮNG VỤ TIẾT LỘ BÍ MẬT QUỐC PHÒNG ?

được « báo động » về tin này. Không muốn để dư luận trong nước và thế giới để ý, thủ tướng cùng hai vị tổng trưởng giao cho phòng an ninh mở cuộc điều tra, đồng thời giữ kín mọi bí mật.

### Những tay diêm danh bí mật

Phòng an ninh tìm biết rõ được nguồn gốc tin trên đây. Người đưa tin cho cảnh sát trưởng chính là ký giả của tờ nhật báo Libération, tên là Jean Banarès. Trước đây, Banarès làm tình báo cho sở an ninh quốc gia.

Banarès đã đưa cho Pierre Berthaud và Robert Hirsch ở sở an ninh nhiều tin tức về đảng Cộng Sản, trong cuộc họp đã bàn đến những đề nghị của ủy ban quốc phòng.

Nhưng không phải chỉ có một mình Dides có bản ấy...

Ông Christian Fouchet lại tiếp Cảnh



Cảnh sát trưởng DIDES

sát trưởng Dides. Cuộc gặp nhau ngắn ngủi. Bỗng điện thoại réo lên, Dides hiểu có lẽ đó là một phái đoàn đang đợi tổng trưởng. Ông Fouchet chỉ trả lời: đi ngay và bước theo khách.

Đi giờ sáng, Dides đang cầm trên tay xâu chìa khóa xe thì có hai người chạy tới nhảy xô vào người ông ta. Chưa kịp nhận mặt họ, Dides đã bị hai người kéo qua đường. Ba người khác đến. Cảnh sát trưởng bị vây kín. Dides đã lọt vào lưới rồi. Nhưng lưới nào?

— Thời đứng phiền, Ông Dides ơi! Chúng tôi chỉ muốn dẫn ông tới bộ nội vụ thôi!

Đến giờ phút này, cảnh sát trưởng Dides mới nhận ra một bản đồng nghiệp ở sở An ninh. Bình tĩnh, Dides đã dẫn đến bộ nội vụ.

### Cảnh Sát trưởng Dides không chịu nói.

Thanh tra sở an ninh tìm thấy trong cặp da của Dides hai bản tài liệu về những điều bàn luận của ủy ban quốc phòng. Một bản viết bằng tay, một bản đánh máy.

— Giấy này của Banarès đưa cho ông.

— Các ông nói gì tôi không biết. Tôi không quen ai tên như thế cả?

Thứa dịp cảnh binh ruồng rát trong căn nhà, Dides định đem tài liệu ra đốt. Một viên thanh tra rút ở bếp ra một tập giấy đánh máy. Có chừng 30 tờ về bản báo cáo những điều bàn luận của ủy ban quốc phòng họp ngày 28-6.

Banarès cũng có mặt ở đường Saussaies. Lúc đầu bị thẩm vấn, Banarès khai lên một vài tên cho có lệ, như tên Ông Waldeck-Rochet nghị sĩ Cộng sản hạt Saône-et-Loire, giám đốc tờ báo « La Terre ».

— Anh đã tìm thấy tất cả báo cáo của ủy ban Trung ương trong rương của Ông Waldeck-Rochet?

Hai chiếc « tắc xông » được phóng tới tờ báo Cộng sản. Không tìm thấy gì cả. Lại một lần nữa, hình như Banarès lại nói lão.

Người ta hỏi Dides về bản chính của bản đánh máy. Cô nữ thư ký của Dides được thẩm vấn ở một phòng khác. Trong « xác » của cô có hai tờ biên lai thuê hai bàn máy chữ.

Điều tra vụ Dides đang tiến hành. Sở An ninh hy vọng sẽ đem ra ánh sáng những vụ tiết lộ ở ủy ban quốc phòng từ trước đến nay.

(Viết theo các tạp chí Pháp)

LOAN GIANG

17



**B**ÁC đến làng Yên Hạ đã từ lâu. Không ai hiểu bác từ đâu đến? Người ta cũng chẳng biết quê quán bác nơi nào, thân thích bác là ai!

Chỉ biết rằng khi mới nhập làng, bác còn là một thanh niên trẻ tuổi có thân hình cân xứng. Bác thông minh khéo thì chẳng biết, nhưng qua những hành động, người ta có thể nói rằng: bác là một con người có tài xoay sở. Không đầy năm năm, bác đã thành công lớn trên đường doanh nghiệp. Nhập làng, với hai bàn tay trắng, nhờ sự cần cù làm ăn, bác đã tạo nên một cơ nghiệp khá vững vàng. Hơn nữa, bác lấy được một người vợ đảm đang, con ông thôn trưởng trong làng. Và sau này, khi ông thôn trưởng qua đời, số ruộng hơn mươi mẫu hoàn toàn thuộc về bác vì ông không có con, ngoài người vợ của bác!

Tung tích bí mật cũng như cái may của bác, không một ai biết tới. Sự thật tên tuổi của bác người trong làng cũng chẳng ai hay. Người ta kêu bác là « Thịnh con » vì tên bố vợ bác là Vĩnh Thịnh. Và khi nhạc gia mất, cái tên « Thịnh con » đã được mọi người dùng để chỉ bác.

\*\*

**C**HẲNG BAO LÂU chiến tranh bùng nổ. Làng Yên Hạ không may mắn gì hơn những làng khác. Những nhà lán lẩn bị phá hủy bởi bom đạn. Cây cối, ruộng vườn còn tro lại mấy mồi đất cát hổn.

Bác không đánh bỏ làng đi. Bác không nỡ rời những nơi thân yêu mà bác đã gầy dựng một đời sống. Bác vẫn tin tưởng chiến tranh sẽ chấm dứt trong một ngày gần.

Nhưng chiến sự vẫn hành trường! Người chết không kịp chôn. Vợ bác chết vì một thương tích nặng. Hai quả lắc đạn đã đưa hai đứa con qua thế giới khác. Chính bác cũng bị thương trong một trận đánh kinh hồn xảy ra ngay làng Yên Hạ.

Bác khóc sướt mướt. Hình ảnh chiến tranh vẫn không chấm dứt. Một đêm kia bác đưa hai cánh tay lên trời, lớn tiếng nguyên rủa và ngay hôm đó bác bỏ làng ra đi. Với hai bàn tay trắng khi bác đến lập nghiệp nơi này rồi bác lại bỏ làng ra đi với hai bàn tay trắng.

Bác bỏ làng xuống tinh, nương nấu một thời gian dài. Sau đó, chiến tranh tạm ngưng; bác quyết định trở về gia ngoại cũ. Bác cày cấy những

# ĐẾN GẶP BÒ CÙNG BỊ NAN

người quen trong làng và nhờ họ, bác dựng lên một cái lều con bên cạnh cổng làng.

Bác thường lên tinh. Hắn bác có làm gì trên ấy? Cứ một bận đi, bác đem về ít vật dụng. Và cuối cùng bác dẫn hai con bò « tây » to tướng về làng.

Người ta xôn xao về bác lầm, bảo

rằng bác là người nuôi bò, nhưng

thật ra bò nuôi người mới đúng!

Thật vậy! Không làm gì, bác chỉ nhờ cặp bò,

cũng dù tiền ăn uống, tiêu pha!

Cặp bò của bác không những đã bê

về mà còn thông minh hơn những

con khác chúng có một sức mạnh đáo

dè: chúng kéo cày bừa không chịu

nhường những cặp trâu nòi trong

làng! Nhanh nhẹn cùng dễ bảo, thông

minh, chúng vượt hẳn những cặp trâu

bò khác.

Rồi một hôm, có người cùng làng giúp bác một sáng kiến: cho cặp bò nghỉ làm việc và dùng chúng để lấy giỗ tốt. Bác bằng lòng ngay, thế là từ hôm ấy, cặp bò đã trở thành đôi bò giỗng. Với tất cả những đặc tính của chúng, chúng đã « độc quyền » gieo giỗng khắp làng!

Yên Hạ là làng chuyên nghề nông như bao làng khác. Vì thế đa số gia đình có cặp trâu hay bò. Nhất là giỗng cái vì họ tin tưởng những mối lợi của nó.

Bởi lý do đó, bác Thịnh phát tài lắm!

Cứ mỗi lần thuê bò, người chủ

phải trả bác từ 10 đến 50 đồng tùy

theo gia đình và số bò nhiều hay ít.

Người ta cũng không quên dâng bác bữa cơm. Và đến khi « khai hoa nở nhụy » được giỗng tốt, bác thường

được dự tiệc ngon!

Cũng có nhiều người muốn rảnh việc mà dù ăn như bác Thịnh. Nhưng những con bò giỗng « tây » lấy tự tinh đều không có được con nào tốt! Con thi đang béo, khi về làng thành ổm teo và càng ăn, càng ổm! Con thi to lớn mạnh khỏe bỗng dung uể

oải, cặp mắt lờ đờ và không chịu « làm ăn »! Lại có con đương sung

sức và béo tròn chả hiểu vì sao lại

lăn dùng ra chết! Cũng có con tui

tốt chẳng kém gì cặp bò bác Thịnh

nhưng khi đem đến chuồng khác thì

nó lại kêu ăng ăng, rồi nằm im một

xó, chẳng ngó gì đến « bà vợ » nằm

bên!!

Vì thế bác Thịnh vẫn giữ được mối

lợi hoàn toàn về mình!

\*\*

**T**HỜI GIAN đó bác có tiếng lầm. những làng lân cận cũng đến « cầu lạy » « van xin » bác. Cặp bò bác xem vẻ bạn rộn và « không có thi giờ »! Người ta qui bác cũng như người ta thích bò bác, bởi vì chỉ tốn có mươi đồng mà mình lại có bò tốt! Một thứ bò làm việc không kém gì trâu mà còn hơn về nhanh nhẹn, thông minh. Người ta quý bác hơn, vì bác không hóm hỉnh hay tự phụ như những kẻ thường được người ta chiều chuộng. Bác không kiêu ngạo khi « đem giỗng tốt » lại cho làng. Bác đã trở thành một người bạn, hơn nữa người « ruột thịt » trong làng.

Có ai hỏi tung tích cặp bò ấy đâu, thi bác chỉ mỉm cười nói tránh câu chuyện. Có kẻ nào gan hỏi thi bác cũng không ngần ngại, cho biết « đó là cặp bò của ông Hai trên tinh cho ». Trong những bữa tiệc dâng bác có « công gieo giỗng », bác ngà ngà say, môi thuật lại nguyên nhân dâng bò cho ông chủ hậu dâng minh nghe:

— Ông Hai trên tinh thật tốt! Ông không những giàu của mà lại giàu nhân缘 nữa! Hồi tôi khánh tận gia đình ở đây, lên tinh làm ăn, tôi giúp việc trong một hang thầu khoán, bên cạnh nhà ông Hai. Ông thấy tôi làm việc cũng khá nên thường gọi tôi vào nói chuyện vui. Sau tôi bằng lòng

làm trong nhà ông Hai, với công việc sửa chữa đồ lặt vặt trong nhà!

Bác ngừng một lát, nói tiếp:

— Tôi làm công việc nhẹ, đồ ăn không thiếu thốn. Ông Hai đối với tôi không có vẻ phân biệt. Và khi tôi xin nghỉ ông có tặng tôi một số tiền khá lớn! Sau đó rồi về làng định làm ăn lại. Lâu lâu tôi có ra tinh thăm ông. Và thường thường ông cho tôi ít đồ dùng. Lần cuối cùng ông cho tôi cặp bò « tây » ấy!

Bác cười ha ha, hụp một ly rượu:

— Thật là may cho tôi. Tôi nghĩ việc thi nhờ ông xã Chín giúp ý kiến đem cặp bò ấy làm giống!

\*\*\*

**N**GUỜI TA bảo bác với cặp bò không hợp tình, thật là không sai! Bác người chậm chạp, thi trái lại đôi bò nhanh nhẹn! Người bắc béo, bước đi « đầy mờ »! Cặp bò chắc đầy thịt và xương: chúng có dáng đi vừa bệ vệ vừa chắc chắn! Bác nói um sùm, đi đến đâu thành chợ đến đấy. Trái lại, cặp bò không bao giờ ôn ào, khi vui cũng như không buồn khi giận! Bác hay « bông lơn » cười cợt nhất là với đàn bà con gái. Còn cặp bò không khi nào « ba hoa » « um sùm » khi đứng bên « vợ ».

Chiều hôm ấy, bác dẫn bò về. Nhà ông Bá nhiều bò cái quá! Cả hai đức « phu quân » thế mà phải ba ngày mới xong việc! Bác lanh được một số tiền lớn. Bác còn hân hạnh mượn được khẩu súng một lòng của ông Bá nữa! Thực là tốt phúc mới mượn được đấy! Bác nghĩ thế. Bác lại được ông Bá cho năm viên đạn dũi.

Qua rừng để về nhà thì trời vừa tối. Khu rừng mù mịt Bác dẫn cặp bò vào rừng và bước nhanh. Bác không quên nạp đạn trước. Khu rừng này có tiếng nhiều thú dữ nhất là cọp đi tìm mồi ban đêm. Nhưng bác vẫn không sợ, vì có khẩu súng trong tay. Bác thành thạo chơi súng lầm, nhất là từ khi ở nhà ông Hai trên tinh. Bác vẫn tập dùng súng với ông Hai.

Bẩm tính bác vốn cẩn thận. Thường ngày bác và bò vẫn đi song song, cùng về một lần. Lần này, bác đi dọc đường trước và luôn thề có thú gì bẩn về ăn chơi!

Đi hơn một phần ba rừng, bác nghe ngóng và dừng lại. Bác cột bò trong một bụi cây um tùm; hình như phía trước có tiếng động và hơi thở phi phì.

Bác nắm chắc khẩu súng và cày đèn « bin ». Bác tiến tới theo con đường mòn. Vẫn im lặng và im lặng. Trời tối như mực. Sương bắt đầu rơi xuống. Bác hơi thấy rợn người.

Bác cứ tiến thẳng và không biết rõ mình đã đi đến đâu. Bác rẽ vào một phía khác và xục xao. Bác vẫn tự hào khu rừng này không lạ gì với bác.

Bác tiến mãi. Nhưng tám hơi vẫn chưa thấy gì! Bác cứ đi quanh quẩn, khu rừng vẫn chưa ra mắt.

— Hừ!... Hay là chúng biết mình có súng nên rút lui... có trật tự?

Bỗng bắc rờn tóc gáy: phía trước vừa có một tiếng kêu mạnh. Chắc chắn là thú lớn, bởi vì theo kinh nghiệm, bác biết tiếng động kia không thể là một thú nhỏ được!

Bác vẫn bình tĩnh. Khẩu súng đưa lên và ép chắc vào vai. Cây đèn « bin » đè cạnh mình. Nhiều tiếng động từ bụi cây phát ra. Bác không ngần ngại nữa, nhảm và bóp cò. Bác reo lên khi nghe một tiếng rống lên dữ dội, chồ ấy đương rung rinh dữ dội.

Nap thêm viên đạn nữa, bác bắn tiếp và tiếp cho đến khi hết năm viên. Bác ngừng lại và nghe ngóng: một sự im lặng khó chịu đè lên mình bác.

Bác hơi vui vẻ. Nhảm Bác cầm lấy lồng súng, chờ khi có bất trắc là đậm. Tay trái bác chiếu đèn đến chỗ động vừa rồi!

Một thân hình vàng vàng hiện ra. Hắn là cọp!

— Thực hú via! Tý nữa không có súng là mình toi mạng!

Nhưng kia cọp gi vàng khắp thân hình? Mà to như thế?

O kia... lại có súng nữa! Chắc bò rừng!

Bác không dám mon men lại gần, nhưng cũng nhận thấy có hai con. Nghĩ là bò rừng, lòng bác reo lên những tiếng nho nhỏ sung sướng. Bác thích lầm,

vì nó có nhiều thịt và ngọt hơn thịt hổ!

Bỗng bắc há hốc mồm ra, hai mắt trừng trừng mở to không ngọt! Trong bỗng đèn pha, con thú mà bác vừa giết chết không phải hổ hay bò rừng mà hình như hai con bò của bác thi phai...

\*\*\*

**B**ác nghẹn lên. Nước mắt long lanh trên má. Bác có tiếng là người it tình cảm mạnh nhưng đứng trước việc vừa rồi, bác không cầm được nước mắt. Thôi rồi! Cả một gia tài của bác tiêu tan!

Bác ngồi trên một hòn đá to. Mắt bắc đăm đăm suy nghĩ. Bác nhìn hai con bò thân yêu của bác. Bác nghĩ đến ngày mai khi không còn chúng để giúp bác sinh sống. Nhưng bác suy nghĩ lại không sợ. Bác lại tin tưởng ở mình...

Bác chợt nghĩ đến cây súng mà vừa rồi năm phát đạn xuyên vào hai con bò. Ông bác như nô lùng bùng. Bác nghe vọng đâu đài máy tiếng kêu thất thanh khi bác nô súng. Bác chắc chắn đau lắm. Bác nhảm kin mắt lại như để khỏi nhìn thấy hình ảnh đau lòng. Hắn « chúng » không biết ai đã

(xem tiếp trang 39)



## Tâm sự ly hương

Chồng ở bên ni, vợ ở tê  
Con sông Bến Hải rẽ dài bẽ.  
Thương anh, em nỡ thương như rứa?  
Yêu nước, anh dành yêu thế ni?  
Tâm mật, nhớ giòng sông Nguyệt Đức (1)  
Trăng mây, thêm tưởng núi Ba Vì  
Ai qua bắc ngạn con sông ấy?  
Cho giờ cùng ai hận nhớ quê.

Nhớ phong vị  
Hà - thành

## I

Có di mới biết nhớ Thăng Long  
Phong vị đâu hơn chốn Nhị Nùng,  
Sớm sớm đầm tắm anh Phê Hồi (2)  
Chiều chiều giải khát quán Kem Hùng (3)  
Chim quay đặc biệt Siêu Nhiên nq, (4)  
Chả cá dâu bằng Lã Vọng không? (5)  
Thế vị chua cay, đời lưu lạc,  
Càng đi, càng nhớ vị Thăng Long.

## II

Càng đi càng nhớ vị Thăng Long  
Càng nhớ càng thêm nỗi tăm lòng.  
Mụ Béo (6) bày giờ đi, ở, nhỉ  
Đô Thành (7) chẳng biết có còn không?  
Hàng Giày nhớ cháo anh Tư Ký (8)  
Phố Huế xú mùi (9) Lục Quốc Công (10)  
Chẳng biết Thủ Đô triều đại mới  
Có còn phong vị cựu Thăng Long.

## THỦ DƯƠNG NHÂN

- (1) Sông Cửu, thuộc Bắc Ninh.
- (2) Phê Hồi ở đầu phố Bờ Triệu có tiếng ngon.
- (3) Kem "Hàng Vọng" ở phố Duy Tân.
- (4) Siêu Nhiên, hiệu ăn của Thủ Độ có tiếng món chim quay.
- (5) Hữu Chánh là có đất trước cửa hàng tương ớt lão cầu cũ.
- (6) Mụ Béo, một tên hàng giải khát, chủ nhậu rất béo.
- (7) Đô Thành, quán ban già khát, chủ nhậu rất béo.
- (8) Tư Ký: nhà chuyên mòn hán cháo sảng.
- (9) Xú mùi.
- (10) Lục Quốc Công: một đại lão già của người Tàu.

## tay bát

## NGỌN NÉN TIN TƯỞNG

NGỌN nến đã được thắp lên trong bóng tối mông lung một đêm vắng. Cùng với hơi gió đêm sương, ngọn nến lập lòe mờ mờ như một hồn ma tóc trắng.

Gió thổi mạnh! nén ù reo, lửa dạt về một phía; mây bóng đen trên vách rung rinh: cây nến mong manh muôn tắt.

Đêm thu vừa sang canh một, thời gian đi không người tiễn... Gió rét lùa qua khe cửa, ánh nến chập chờn lay động. Không gian chìm trong bóng tối, căn nhà lạnh lẽo không một tia hơi.

Từ lâu đêm cô tịch ở đây chỉ có thế!

Thôn ò nám trong quạnh què: vắng tiếng đậm lúa canh khuya, thiếu tiếng gà đi ngủ sớm. Đầu thôn chỗ ngoài mộ đĩa, mây cây cao cao ngất khảng khiu đã mất bóng trong nền trời tối xầm không sao.

Giữa đêm tàn đầy gió, ngọn nến mong manh yếu ớt chỉ vừa soi đủ măy khuân mặt đầm chiêu, dày dạn như vừa trải qua đài mùa « sương gió ». Ngõa đây dưới mái tranh thưa, giữa đêm hiu quạnh, người ta triền miên ngâm nghĩ. Những ảo niệm ở đâu xô đến, thắp thoảng thua mau như muôn kéo lê thòi khác. Người ta sống lại trong tâm tưởng một quang đời ngắn đã qua.

Trong bóng tối âm u, ngọn nến khêu màu dĩ vắng. Ô hay cuộc đời sao nhiều ảo tưởng. Đã bao đêm thu tiếng nến reo vui tì tách gợi lại trong hồn người những hình ảnh xa xưa cũ kỹ...

Ngọn nến voi đi già nửa; Ký ức lần lần tái hiện, diễn lại trong khoảnh khắc đêm thu những mảnh đời lè tè, bấp bênh...

Nhớ thương dĩ vắng, người ta quay về hiện tại, ôn qua những biến đổi thưa thớt đã len vào năm tháng của cuộc đời chìm đắm giữa cô liêu. Trong đêm khuya lạnh, ngọn nến sì seò, leo lét... Tiếng nến và tiếng rơi đêm mồi lúc nghe thêm ròn ròn.

Ngọn nến sáp tàn, hấp hối như hơi thở một người lâm chung. Nhìn ngọn nến thoái thòp gắng gượng, người ta liên tưởng tới lè thịnh suy của cuộc đời; Ngọn nến tắt hẳn, người ta lâng lâng thương tiếc cũng như đã ngậm ngùi tiếc thương những gì sáp tàn lụn và ra đi trong trời đất :

Mùa nắng một chiều thu muộn, chiếc lá trong trời tháng chín, khoảnh khắc một đêm cuối năm... tắt cả đều hát lên lòng người những niềm xao xuyến bâng quơ...

Ngọn nến kia reo vui cháy sáng để rồi tàn đi trong một thời gian hạn định; nếu đây chẳng phải là một huyền hư của không cùng thì cũng là mờ trong muôn vạn lề biển di vĩnh viễn. Nhưng hời ơi! họ có ngờ đâu giữa thế cuộc đặc dày biến chuyển, đã có những cây nến không bao giờ chịu tắt. Tuyệt nhiên đây không phải là những cây nến tôn nghiêm êm á, hoặc ôm u, huyền bí dưới bóng đèn thiêng.

Mà cũng không phải là những cây nến ma quỷ thần hiệu, những cây nến leo lét ghê rợn trên bốn góc một chiếc quan tài gỗ xấu nhưng: Những cây nến của lòng người, những cây nến gây niềm tin tưởng, đang le lói tượng trưng trong tiềm thức.

Trước cuộc đời trăm ngả, biết bao người đã ra đi, hai bàn tay trắng. Cuộc viễn trình nghèo nàn nhút nhát, nhưng họ không ngần ngại, họ vẫn ra đi, lòng không hoang mang, sợ sệt. Trong tâm tự họ, ngọn nến tượng trưng kêu cháy, dắt họ lùi về ánh sáng. Dám trưởng bụi gió, cây nến ngả nghiêng, điều đúng. Nhưng cuộc viễn hành không bao giờ bỏ dở, họ gắng giữ niềm tin, một niềm tin mãnh liệt, vô biên.

Nếu trong đêm khuya gió rét, có những ngọn nến vừa thắp lên đã vội tắt đi trước hơi gió phũ phàng thì những niềm tin của con người, đôi lúc cũng biến lặn trước những đe dọa xâu cay của cuộc sống.

Có kè nồi rằng, cây nến tượng trưng chỉ có một lần cháy sáng. Nếu thật như thế thì cuộc đời sẽ mất ý nghĩa đấu tranh, và còn đâu là sức sống nhân loại.

Hồi những em nhỏ yêu yêu! hồi những tâm hồn trong trắng! Có bao giờ các em học bài trong đêm khuya rồi gục ngủ bên cây nến hồng vừa giòi mươi giọt xuống trang sách trắng? Có bao giờ các em nghĩ rằng mươi lăm năm sau, một đêm giòi lại những trang sách cũ, trước nay những giọt nến loang lỗ đêm xưa: vết tích những ngày thơ áu, các em sẽ hiểu, một ngọn nến dù chỉ là một huyền hoặc trong không gian và thời khắc nhưng còn là một vật biếu hiệu cho sức sống đang lên.

Mai đây, một khi nhắc chân qua ngưỡng cửa gia đình và đặt bước vào lề đi của xã hội, các em sẽ thấy: Cuộc sống cần những niềm tin như những hạt ướm cần mâu dắt. Những niềm tin của các em, mênh mang như biển cả và dâng cao như mây ngàn đỉnh núi. Các em vui đi, sông núi đời màu hoan hỉ. Ngọn nến tượng trưng trong hồn xanh, manh nha tự hối nhỏ dại, sê dắt các em tới những miền khô khan, u tối, đè bời đáp những khía hờ của thời đại!

Rồi đây, đường dài dặm thẳng, ở những phương trời xa lạ, các em sẽ rõ những gì đang chờ đợi các em: những mải đầu bạc trắng, những hãi nỗi thiểu sưa, những người đang sống trong thiếu thốn và bấp bênh.

Niềm tin của các em cần đượcchia cho người khác, những người không còn tiềm lực để thúc đẩy họ tiến về ánh sáng, mạnh mẽ như những luồng nước lạnh dưới thảm đáy đại dương.

Nước đời dày vôi như con triều chuyền nhịp, tinh đời dâu thưa như ngàn sao về sáng, lòng người đổi thay như mỗi màu sắc hoàng hôn... Đời các em sẽ không là một bài thơ úy mị, một điệu đàn buồn thương, nhưng là một cây nến sáng.

Các em ra đi, dặm đời không bao giờ tắt gió, đường đời không bao giờ hết bụi, tóc các em thôi xanh, mắt các em thôi sáng nhưng những niềm tin không bao giờ tắt hẳn. Cháy lên những cây nến tượng trưng, và sống trước cuộc đời thử thách!

## HUY TRÂM



## MÂY SẦU DẶM CŨ...

Mến gửi P. S. và các bạn tôi.

Ngày nao khăn gói lùm phượng lụa  
Nắng đồ đường xa ngai lối về...  
Cố xù sương che mờ bóng đậu  
Mây sầu dặm cũ trăng hoa lê...

Đêm nay lá đồ buồn ghê quá!  
Lá đồ buồn hơn gió động rừng.  
Áo bạc, ngày xanh, đời mây ngã,  
Thơ lòng chưa viết đã rưng rưng...

Chưa di đã thấy lòng thương nhớ  
Cả một kinh thành ngập phấn son.  
Tóc mẹ hoa râm ngồi tựa cửa  
Nhìn đàn chim trắng, nhớ mong con!

Mẹ ơi! Con sợ màu sương khói  
Làm nhạt lòng con mộng hãi hãi!  
Tâm hồn đời say đang rêu gọi  
Sóng vàng, núi biếc, bốn phương xa!

Con mơ nắng cháy đồi hoang dại,  
Suối đồ lung bà: nhạc viễn khơi...  
Nao nài: thuyền say khao khát gió  
Chim băng vỗ cánh... mẹ hiền ơi!

Ô hay! Sao nhở về Gia Hỷ,  
Trăng đồ nghênh nghênh uốt nhịp  
Diệu Đỗ nằm im trong bóng tối,  
Chuông chùa xa vắng ụng đêm thâu...

Ngày mai al ghé miền thôn Vy  
Nhật hổ hàng cao soi nắng chiều.  
An Cựu, hoàng hôn mùi bụi phấn,  
Ai về nhặt hổ cánh hoang liêu...

Rồi đây có lẽ là vui lắm.  
Nao nức ngày đi giữa nắng vàng.  
Rạo rực hồn trai cười nứa miệng  
Giang hồ cảm dỗ chí hiên ngang...

Nhưng thời có lẽ rời thương nhớ  
Gác trọ đêm nao bóng nguyệt gầy.  
Áo bạc, chăn đơn, sầu lớp lớp,  
Rồi buồn, rồi nhớ một đêm nay!

Cố xù sương che mờ bóng đậu,  
Mây sầu dặm cũ trăng hoa lê.  
Ngày nào khăn gói vui phương lụa,  
Nắng đồ đường xa nhạc lối về...

Huế, mùa ly cách  
TH. TH.

Có những  
người đi...

Rủ nhau đi dệt lụa đời,  
Tờ thời gian giăng mắc.  
Anh bạn ơi!  
Lá rụng mây mùa.  
Mà hương thời gian còn với voi.  
Sắc trăng lòng trinh hoen bụi đời.

Nhớ một thuở  
Cát dải gánh sơn hà  
Rụng bàn tay nắm ngón  
Rung rưng giọt máu phân kỳ.  
Người ở lại  
Kẽ ra đi  
Đường mòn... hoa hướng dương  
vàng chó.

Quê hương anh.  
Lùa chiều hôm le lói  
Mái rạ ủ khói tơ bông  
Trăng vàng uống giòng lạch cạn  
Gió ru lời thương thương ..

Anh bước đi  
Mảnh vỡ uốn mình trăn trở  
Đại chè những bần chán  
Mang về dây thơm tho lớp bụi  
Đời TỰ DO giữa nắng sớm sương  
chiều

Nhưng nào đâu?  
Giọt nước bẩn cỏ liêu  
Se sát gió lùa tàn trăng lạnh  
Nỗi những chán trôi hùi quanh  
Xám lòng thôn mạc diều linh

Anh bạn ơi!  
Tim những giấc mơ dài!  
Qua bao trời lá rụng.  
Sắc trăng hương trinh cuốn gió vời.

PHAN LINH





## BÌNH THƠ BẢN

của cô MAI THANH ANH

### TỰU TRƯỜNG...

Em viết hai chữ «tựu trường» trên trang giấy trắng. Trắng như tà áo trắng lung linh trong nắng sớm mai.

Tà áo trắng của đám nữ sinh rảo bước đến trường, hai vai buông xõa mái tóc mướt dài óng á...

### TỰU TRƯỜNG!

Hai chữ mến yêu làm em chợt nhớ lại hồi em còn bé lì teo, đề tim em hồi hộp và tưởng tượng như nghe vang vẳng tiếng trống trường rồng rả bên tai...

Kia nhìn kia những em bé vui vui bên anh, bên chí ráo bước đến trường. Các cô, các cậu xinh xinh, ngoan ngoan đáo đê. Quần áo mới, đôi mắt long lanh, tay ôm cặp da, lùi lùi, lô lô, ríu rít như chim vành khuyên truyền cành buồ sờm.

Phải chàng đó là hình ảnh của chúng ta cách đây bao năm về trước?

Nắng hết nùng

Những tăm lòng

Trong trắng trong

Ý hồng hồng...

Chân cùng vui bước

Emem đi trước, anh chị đi sau,  
Anh chị em nhỏ đưa nhau đến trường,

Mỗi một năm qua hoa thắm lại tàn.  
Bao thu sang tre già măng lại mọc.  
Nhưng «mầm măng» lại trả lại những cái gì của chúng ta.

Nắng nhạt, lá ngả sang thu. Hoa phượng tàn, sen thôi ngát. Và «mầm măng» là các em tung tăng đến trường, các em là:

Những tăm lòng.

Trong trắng trong.

Thi sĩ HIỀN LƯƠNG chắc cũng bâng khuâng như chúng ta mỗi khi mùa vàng lá... lá rụng buông rơi...

Nhưng sớm mai hồng, thi sĩ dừng chân bên cõng trường để lòng thi sĩ nao nao và hoài nhớ... Rồi thi sĩ gói gém ý thơ trong bài «TÌNH GIẤY MỤC Y HỌC SINH». Hiền Lương nhìn các em:

mà bấy lâu nay bị làm than tang tóc trong cảnh loạn ly.

«Niên khóa mới» này, Hiền Lương muốn các em:

Viết cho sạch sẽ em ơi,

Viết cho NGAY THẮNG em ơi!

Viết cho vui vẻ như cười với hoa.

Trang giấy nhà ta

Tràng hoa bất diệt,

Vườn hoa đất Việt.

Các em viết hay là chúng ta đều «viết» thế nào để «tôi» được lên giang sơn gấm vóc những «tràng hoa bất diệt». «Viết» thế nào cho cây cỏ tốt tươi, cho trâm hoa đua nở, để cuộc đời bừng nở như đóa hoa xuân dương độ được mùa.

Và :

Chớ vò chớ xé ai ơi!

Chớ dày chớ xéo ai ơi!

Tay ai nỡ xé ra hai?

Lấy đâu ta viết nốt bài?

Lấy đâu ta vẽ, vẽ bài địa dư ???

Phải rời các em đừng có ý nghĩ vò xé «trang giấy» mãi nhé. Nõ lòng nào mà chia hal mòn giấy ra nõi? Xé ra hai thì «vẽ bài địa dư» làm sao cho đúng!

Phải chàng thi sĩ đã đồng cảm và nói được tiếng nói của lòng muôn dân đất Việt mong muôn:

Giấy Trắng ta họa bản đồ

Mực xanh ta tô chữ S

Hai ta Giấy Mực ta thiết yêu đương

Hai ta cũng một quê hương

Hai ta thơm một mùi hương

Hai ta giấy mực hãy thương nhau cùng.

Nắng hết nùng

Những tăm lòng

Trong trắng trong

Ý hồng hồng

Chân cùng vui bước

Emem đi trước.

Anh chị đi sau.

Anh, chị, em nhỏ đưa nhau tới trường.

\*\*

Đọc thơ của Hiền Lương ta có cảm tưởng như đọc lên được những câu hát đã quen thuộc, có thể gợi cho ta những «nốt nhạc» nào để phô vào những câu thơ của HIỀN LƯƠNG.

Nhất là nội dung của bài thơ gồm những câu thơ nhiều ý nghĩa để cho ta thấy rằng Hiền Lương đã chắt chúa bao nhiêu những tư tưởng xây dựng để có thể «tấu» được những câu thơ đẹp, đẹp cả về hai phần: phần nội dung và phần hình thức.

M.T.A.

ĐỜI MỚI số 136

# LONG - CHÂU - HÀ SAU NGÀY TẬP KẾT

Phóng sự của  
cô CHÂU GIANG và MAI LAN CHÂU

### II.— Đồng bào kinh M López Văn hay Ba Thê sống thế nào?

Hôm ấy, lặng lẽ đoàn quân quốc gia tiến vào vùng Long Châu Hà. Gần đến con kinh M López Văn, người người, đều không khỏi nơm nớp lo ngại.

Bờ kinh đã lộ dạng. Một tiếng nõe «đoàn» tiếp theo nhiều loạt súng bắn trả. Nhưng may mắn! Địch chỉ là một nhóm địa phương, không quan trọng. Trong chốc lát tiếng súng im hẳn. May ngày sau khi quân quốc gia đã chiếm đóng xong một khoảng dài của con kinh M López Văn, đồng bào trước đây ra đi, đã bắt đầu lắp nập trở về.

Nhin xa gần, chúng quanh con kinh này, lòng chúng tôi tràn ngập niềm thương sót. Quả đồng bào nơi đây nghèo nàn, xơ xác, cùng khổ. Họ

ở dọc dài hai bên con kinh, trên 30 cây số, sống với nghề làm cá và lấy củi chàm. Những nhà đều lợp bằng tranh, nho nhỏ, âm thấp, không có lấy một

nếp nhà vách ván hay mái ngói. Xây cất nhà, đồng bào chỉ dùng có cây chàm: cột chàm, kèo chàm, vách chàm v.v...

Xa xa hai bên bờ kinh, cả một cánh đồng rộng mênh mông, cỏ hoang xanh tươi rậm rạp.

Nước xanh đậm phát lên một mùi hôi hôi, khó thở. Nơi đây là ở các loài muỗi, đỉa, những tai nạn cho chúng tôi là người mới tới. Để tránh nạn muỗi, cứ màn đêm vừa buông xuống là phải chui vào mùng ngay.

Thậm chí ban ngày đi dọc theo kinh, tay chúng tôi không ngớt dập muỗi.

Trẻ con tròn trịa, mím gầy guộc, da dày mốc. Hắn là đứa bé đã bị muỗi chích, và bị hoạn vì thiếu sự săn sóc của các bà từ mẫu.

Cách phục sức của dân vùng này rõ cơ cung: áo den, quần den, rách rưới phai màu, vì đã nhiều năm tháng cầm mưa, cầm nắng, làm lụng mệt nhọc. Vật phẩm ở thành «nhập cảng» và đây đều phải bán giá rất đắt: 1 chai la-ve 20 \$, 1 gói thuốc ách chuồn

Một cảnh qua sông (Golden club) 188. Nhưng hiếm lắm làm sao mà có được.

Vả lại, dân chúng nghèo khổ, làm gì có tiền để xài xa xỉ phẩm!

Mới hồi cư, đồng bào lật đật trở về nhà cũ.

Gạo đã hết, thêm lũ con nheo nhóc đòi ăn. Mấy ngày không đi làm, lấy đâu cá, củi, để đổi gạo. Họ chạy rông cùng, để vay hỏi lẫn nhau.

Thần đói luôn luôn ám ảnh họ

Quân đội hiều rõ tình cảnh, đã tìm cách hàn gắn lần lần vết thương lòng cho đồng bào.

Các người hồi cư cắp bách, thấy nơi chôn nhau cắt rún, vui vẻ sống và nỗ lực làm lụng, để kiến thiết cho chính gia đình họ. Dọc con kinh, họ xuôi, ngược, chống, chèo...

Khoảng tháng tám âm lịch các năm qua, nước ở đây dâng khá cao. Nhờ thế mà giăng câu, đặt lờ, được nhiều cá. Năm nay, đồng bào hoàn toàn thất bại vì nay đã gần tháng chín rồi, nước chẳng có bao nhiêu.

Họ chỉ trông vào nghề lấy củi để đổi gạo và tiền. Bao nhiêu rùng chàm sẽ được đồng bào đến lấy củi.

Gió đồng quê mát mẻ, không khí đồng quê trong sạch, đất đồng quê rộng rãi, tinh đồng quê bao la. Song người đồng quê sao lại lặng lẽ như chửa chan, chôn chất trong thăm thẳm nhiều uất hận, đớn đau, tủi nhục? Họ nín thình lắng lặng, tỏ ra họ giàu tinh chiểu đựng từ lâu, lâu lắm rồi!

Họ chỉ thông cảm bằng linh hồn. Đồng bào ở vùng Long Châu Hà, tinh thần đã bị bẩn loạn, rày rứt bởi nhiều đau đớn, hơn nữa thể chất cũng đã bao phen diêu đứng, già dinh

(Xem tiếp trang 33)



Người và vật trở lại cảnh đồng xưa.

ĐỜI MỚI số 136



Một cảnh qua sông

(Golden club) 188. Nhưng hiếm lắm làm sao mà có được.

Vả lại, dân chúng nghèo khổ, làm gì có tiền để xài xa xỉ phẩm!

Mới hồi cư, đồng bào lật đật trở về nhà cũ.

Gạo đã hết, thêm lũ con nheo nhóc đòi ăn. Mấy ngày không đi làm, lấy đâu cá, củi, để đổi gạo. Họ chạy rông cùng, để vay hỏi lẫn nhau.

Thần đói luôn luôn ám ảnh họ

Quân đội hiều rõ tình cảnh, đã tìm cách hàn gắn lần lần vết thương lòng cho đồng bào.

Các người hồi cư cắp bách, thấy nơi chôn nhau cắt rún, vui vẻ sống và nỗ lực làm lụng, để kiến thiết cho chính gia đình họ. Dọc con kinh, họ xuôi, ngược, chống, chèo...

Khoảng tháng tám âm lịch các năm qua, nước ở đây dâng khá cao. Nhờ thế mà giăng câu, đặt lờ, được nhiều cá. Năm nay, đồng bào hoàn toàn thất bại vì nay đã gần tháng chín rồi, nước chẳng có bao nhiêu.

Họ chỉ trông vào nghề lấy củi để đổi gạo và tiền. Bao nhiêu rùng chàm sẽ được đồng bào đến lấy củi.

Gió đồng quê mát mẻ, không khí đồng quê trong sạch, đất đồng quê rộng rãi, tinh đồng quê bao la. Song người đồng quê sao lại lặng lẽ như chửa chan, chôn chất trong thăm thẳm nhiều uất hận, đớn đau, tủi nhục?

Họ nín thình lắng lặng, tỏ ra họ giàu tinh chiểu đựng từ lâu, lâu lắm rồi!

Họ chỉ thông cảm bằng linh hồn. Đồng bào ở vùng Long Châu Hà, tinh thần đã bị bẩn loạn, rày rứt bởi nhiều đau đớn, hơn nữa thể chất cũng đã bao phen diêu đứng, già dinh

(Xem tiếp trang 33)

25

# HƯNG SÁNG

## KỊCH XÃ HỘI MỘT HỒI MỘT CẢNH CỦA MINH ĐĂNG KHÁNH

Thảm kịch xã hội này xảy ra trong gia đình ông HỘI LỄ, một thương gia giàu có. Hai vợ chồng vào Sài Gòn kinh doanh đã lâu, có hai con: Lâm và Hoài Đức ăn học ở Hà Nội. Tình thế mới ông bà Hội Lễ gọi hai con vào Nam để tiếp tục sự học.

**THỜI GIAN.**— Suốt một đêm mưa gió ngày chủ nhật 26-9-1954... cho đến hừng sáng hôm sau.

**KHÔNG GIAN.**— Trong phòng khách tại nhà riêng của vợ chồng ông Hội Lễ ở một phố gần nhà thờ Huyện Si.

**BÀI TRÍ.**— Rất sang trọng. Một bộ sa-lông kieu mới. Trên « đì-văng » một máy phát thanh xinh xinh. Góc bên trái kê bộ bàn giấy, sách vở gọn gàng. Trên bàn đe một máy điện thoại. Tường treo mấy bức tranh sơn mài, và mấy bức họa của các họa sĩ Tàu danh tiếng.

### TÓM TẮT KÝ TRƯỚC

Vì chuyện Hiền, Lâm, Trác bận định với nhau để viết thư tống tiền bối, thì Hội Lễ về với một ông bạn, Cửu con đánh đe chối với bạn đe & nhà Hội Lễ và Cả Khoan nói chuyện tâm ân, nhưng công việc sẽ làm...

### III

**BÀ HỘI LỄ.**— (Ngủ) dài nói giọng Bắc nhưng thỉnh thoảng đá vài tiếng Sài Gòn)

Chỉ được cái thế là không ai bằng « quá xá ờn », « lảng xẹc » quá à ! (Bà ngồi xuống đì-văng).

Nhà tôi đâu ?

**CẢ KHOAN** (đứng vòng tay trước mặt một dáng điệu rất « ga lăng »).

À... lão ta lên trên gác... mà nì, nhớ qua Không « thương » người ta nữa à ? (như chợt nhớ điều gì, Cả Khoan hắt hám) : À cái chuyện nó ràng ? Liệu có xong không ?

Ni, mình bảo cho tui mượn cái vòng hột xoàn của mình cho tui sài đeo il lâu mô ? Răng chử trùng lại cái « áp phe » ni thi tha hồ mà.. (Ha... ha... cả Khoan cười tít cả mắt).

**BÀ HỘI LỄ** (Mở sắc cầm tay).— Đây... gồm sao mà nóng như lửa thế. Mấy hôm nay lão già ở nhà nên chẳng lại mình được.. còn chuyện ấy à... có lẽ xong, gi mà chả bằng lòng, lão

ta đã hứa với tôi rồi cơ mà.

**CẢ KHOAN** (Liếc nhanh vào nhà trong xong cầm vội lấy chiếc vòng, luồn tịt nắm cả hai tay bà Hội Lễ, từ từ kéo sát vào mình. Cả thân hình bà Hội Lễ rung lên ngực & cặp mắt như chờ đón..)

**NHẠC ĐỆM.**— Tiếng lục huyền cầm « hạ uy di » thanh thoát rồi rộn rập... chợt ngừng bất..

Bà Hội Lễ vội đẩy mạnh Cả Khoan ra, giò tay chì vào trong phòng. Hai người cố lấy lại dáng điệu tự nhiên.

**CẢ KHOAN.**— (Đồi giọng). Dạ thưa bác, có lẽ ông Phúc Thịnh cũng cùng hùn vốn với chúng tui đó à.

(Hội Lễ tay sách cặp da đi ra...)

**HỘI LỄ.**— Kia mẹ, tôi tưởng tối nay mẹ không về, mẹ ở lại nhà bác Huyện mai đi ra Ô Cáp sớm cơ mà...

**BÀ HỘI LỄ** (hơi luống cuồng nhưng trán tinh được ngay).— À... tôi quên mấy cái vặt về nhà lấy... tối hôm nay cậu có ở nhà không ?..

**HỘI LỄ** (sóc lại áo, bà vợ lại gắp sữa lại « cà vại » cho ngay ngắn).— Không, chả hem nay lão Phúc Thịnh nó mời chúng tôi đi có việc...

**CẢ KHOAN.**— Thôi chúng ta đi (quay lại bà Lễ) Dạ... đe xin phép bác..

**BÀ HỘI LỄ** (khẽ nghiêng mình).— Không dám chào bác à...

**HỘI LỄ** (hôn nhẹ lên má vợ).— À xem nếu không tiện thi đe chủ nhật sau

### NHÂN VẬT :

**ÔNG HỘI LỄ.**— Một doanh thương già cỗi, hiện đang hoang mang vì thời cuộc. Sóng không tìm được hạnh phúc. 49 tuổi.

**BÀ HỘI LỄ.**— Vợ nhà doanh thương. Nhân tình của Cả Khoan. Thèm khát yêu đương. Đạo đức già. 40 tuổi.

**CẢ KHOAN.**— Công chức có thể lực. Trại lợ, xáo quyết. Thích bợ đỡ nịnh hót đe đem quyền lợi lại cho bản thân. 43 tuổi.

**LÂM.**— Con trai Hội Lễ. Hoang thai của thời đại. 22 tuổi.

**TRÁC.**— Bạn thân của Lâm. Thanh niên sa đọa 26 tuổi.

**HOÀI ĐỨC.**— Con gái Hội Lễ, em ruột Lâm. Nữ sinh, đẹp thùy mị. Ngày thơ. Trong trắng. Giàu tình cảm. 18 tuổi.

**HIỀN.**— Người yêu của Lâm, và là nạn nhân của xã hội đau thương. 20 tuổi

**TUẤN.**— Con trai Hiền. Lâm. Người hy vọng của « ngày mai trời Hừng Sáng ». 4 tháng.

tôi xong việc sẽ cho hai con nó đi theo chúng mình ra Cấp nghỉ ít lâu cho nó khỏe.

**BÀ HỘI LỄ** (hơi thất vọng).— Dạ vắng, thế cũng được à.

**HỘI LỄ.**— Thôi chúng ta đi...

(Chào hỏi những cử chỉ rất trưởng giả xong Hội Lễ, Cả Khoan vào, bà Hội Lễ lần ngần nhìn theo rồi gọi con gái:

**BÀ HỘI LỄ.**— Đức ơi Đức, Đức ơi xong me nhờ tí nào.

(Tiếng cửa mở, Hoài Đức trong bộ áo ngủ mầu hồng nhạt cảng tăng thêm vẻ đẹp long lanh).

**HOÀI ĐỨC.**— Dạ... mẹ đã về à, mẹ gọi gì con à ?

**BÀ HỘI LỄ** (ngắm con gái).— Con đã thay áo dài rồi à... tưởng còn mặc áo mẹ nhờ con mệt tí... Nhưng thôi vậy.

**HOÀI ĐỨC.**— Thưa mẹ nhờ gì à...

**BÀ HỘI LỄ** (kéo con gái lại gần sờ nắn cầm con lên).— Con của mẹ đặc là tiêu thư Hà nội... À con lại gọi « tê-lê-phòn » cho bác Huyện bảo là chờ mẹ lấy tiền rồi mẹ lại ngay. Bảo các ông các bà ấy đừng về nhá...

**HOÀI ĐỨC.**— (Cúi đầu vào ngực mẹ nũng nịu).

Vắng à... sao mẹ cứ đi mãi chẳng về với ngã với con som sörn một tí.

**BÀ HỘI LỄ.**— (Vuốt tóc Hoài Đức) « Cưng » của mẹ làm nũng hoài à. Mẹ

đi một vài « hội » nứa đẽ me gõ, rồi me về ngay mà.

(Tì vào vai bước rồi quay lại) gọi mau len con nhá.

**HOÀI ĐỨC.**— (cháu bập tê khong bằng lòng).— Vắng à...

(Nàng bước lại miy « tê-lê-phòn » đẽ trên bìng giấy, nàng nhẹ cầm ống giấy nén... xoay số..)

**HOÀI ĐỨC.**— A lô... a lô 22.762 phải khòng à. A lô.. Dạ bà Hội Lễ đây à. A lô... vắng tôi xin chờ à...

(Vắng hín tờ đăng, chợt chú ý đến lá thư rơi, tờ nô nang cầm lên, nhìn). À... lô.. à dạ thưa bác cháu đây à... cháu Đức đây à.. Dạ thưa bác, mẹ cháu bảo me cháu sẽ sang ngay à, mẹ cháu đang soạn tiền à.. Mẹ cháu bảo các bác khoan hãy giải tán à... vắng... vắng... có thể thôi à... Dạ chào bác à...

(Nàng đè ống nói xuống cầm thư, Xem qua... Bà Hội Lễ ra, vừa đi vừa soi gương trong cái xác) **BÀ HỘI LỄ.**— (Nhìn thấy con đang chú ý đọc đọc hồi: gi thê con

**HOÀI ĐỨC** (với dấu).— Thưa mẹ không à, à cái tờ chương trình chớp bóng hôm qua con đi xem ở Eden đây mà... (cười mím rất là duyên).

**BÀ HỘI LỄ** (khẽ tát lên má con).— Mẹ đi nhá... con ở nhà coi nhà nhé (di vào).

**HOÀI ĐỨC.**— Vắng à (ầm bầm) Góm, quân bài lá bạc suốt ngày suốt đêm chẳng biết mệt, biết chán. Không biết thích thú cái gì cơ chứ. (Thở dài, rồi nàng ra đóng cửa lại, nàng ngồi xuống « đì-văng » giờ bức thư ra đọc)..

**NHẠC ĐỆM**: Tiếng vĩ cầm nhẹ như gió rồi mạnh dần mạnh dần, theo nét mặt của Hoài Đức thay đổi.

Nàng đọc to đoạn:

« Anh có còn thương em không ? Mặc dầu từ hôm chúng ta tạm từ giã xa nhau để anh vào Saigon, em chẳng nhận được một bức thư nào của anh cả. Nhưng em vẫn tin anh. Chắc anh đang còn bận gấp me, xin phép me để cho chúng ta sống với nhau. Anh LÂM ơi ! Chắc me khó tính lắm nhỉ ?

Trời ! liệu em có khéo léo, có xứng đáng làm con dâu của mẹ không...»

(Hoài Đức nhìn xa xa... và khẽ lắc đầu thở dài nhắc lại):

« Có xứng đáng làm con dâu của mẹ không ? ..

(Nàng đẽ rời lá thư, thở mạnh, nàng đặt tay lên ngực như muốn nén nghẹn ngào.. Tìng vĩ cầm độc tấu bản nhạc trầm buồn... Hoài Đức tay cầm tăm ẩn ngầm nghĩa. Rồi rẽ vai nàng rung lên. Hai giọt nước mắt long lanh từ tìu lăn qua hàng mi xuống cặp má mõm mõm của nàng. Chớp sòng loé, tiếng sấm vang và gió thời mạnh làm bật tung cánh cửa kính cho kín gió).

**HIỀN**.— Dạ thưa cô... vắng, trời sắp

**GIỌNG BẦO** nên làm phiền cô cho tôi được trú nhờ...

**HOÀI ĐỨC** (nhanh nhau đi rõ rู้). Mời bà sồi tạm chén nước. Có gì đâu mà phiền cơ à... Vắng trời sắp

**GIỌNG BẦO** đấy.

Dạ bà người ngoài ta.

**HIỀN**.— Thưa cô vắng à tôi mới tản cư ở ngoài Hà Nội vào được mấy hôm nay... (chép miệng nhìn xuống cổ). Thưa cô cháu yêu quá...

**HOÀI ĐỨC** (khẽ lấy tay vỗ lên má thằng bé, nô ú ô lật mình trên tay mẹ, nàng cúi xuống định hôn chợt nàng giật mình... ngơ ngác rồi lại nhìn Hiền. Nàng nói đứt quãng). Dạ có phải bà... à cô... à chỉ là chị Hiền ..

**HIỀN** (khẽ nhíu đôi lông mày á liều càng lộ thiên về buồn áo nőo )

**HOÀI ĐỨC** (ầm lả thư và ánh).— Dạ thưa chị, chị vừa gửi cho anh Lâm em là thư này.

**HIỀN** (tịnh đì-giấy).— Kia... sao... ?

**HOÀI ĐỨC** (đe tay lên vai Hiền) — Vắng chị tha lỗi cho em, em nhất được thư của anh Lâm em làm rơi, em biết hết cả chuyện rồi.. em thương chị và cháu lâm.

**HIỀN** (Không kìm nổi được nứa nang cúi gầm mặt xuống con...)

**NHẠC ĐỆM**: Vẫn tiếng vĩ cầm buồn buồn.

Rồi nàng ngang đầu lên, nước mắt ràn rụa trên cặp mắt bồ câu...

Em... Em... à Hiền đau đớn lâm cõi à.

**HOÀI ĐỨC** (Ngồi xuống cạnh nǎm chép bin tay của Hiền).— Vắng, đọc thư chị em đoán và đã hiểu hết... và... à, mà si o chị không tin trước cho anh Lâm em rõ đẽ ra đón chị nhí.

(còn tiếp)

Xem **B**, M. từ số 134.



**HƯNG SÁNG** \* **KỊCH CỦA MINH ĐĂNG KHÁNH** \* **HƯNG SÁNG** \* **KỊCH CỦA MINH ĐĂNG KHÁNH**

**ĐỜI MỚI** số 136



của NGÔ ĐỒNG THANH

« Khách lạ nâng cao cây đàn tỳ bà lên.  
« Khách lạ ôm đàn vào lòng.

« Khách lạ lắng nghe niềm u tịch của canh trường khoảng vắng ; sâu tường kêu vắng ; không một tiếng người, xác xác một vài tầu lá đồ.

« Khách lạ đậm đậm ngó nhìn cõi mènh mang của tâm tối : đó đây đậm ba đậm đậm mang lửa lạnh đốt rùng sầu.

« Khách ngại cả tiếng thở dài.

« Nghiêng đầu trên phim lạnh, khách lạ mơn má mình trên mây sợi tơ đồng : từng đợt âm thanh nỗi lén trong cõi vô biên.

« Sao suyển, khách lạ so dây vũ, lụa dây vẫn : cung... thương... còn cạo.

« Cả vũ trụ im lìm đựng lén năm đầu ngón tay không rò máu : khách lạ quên mình trong cảm hưng.

« Trời đất có thè ngừng quay.  
« Trời đất có thè sụp đổ.

« Chú tiếng đàn tỳ bà hôm đó quyết là không ngưng ..  
Vì sao thế vậy ?

« Vì rằng : đêm hôm đó đã có một sinh linh cảm thông với khách lạ, giữa lúc vạn vật đều hồn mê.

« Sinh linh đó, thưa là một con dơi dơi...  
« Con dơi dơi từ lồng thẳm lọt vào hay từ thiên đường rớt xuống ? nào ai hay !

chỉ biết cái đêm hôm đó con dơi dơi cứ lượn quanh — chao muỗi hay chao ảm thanh ? nào ai biết ! chỉ biết rằng :

« Đêm hôm đó và nhiều đêm như đêm hôm đó nữa, khách lạ hẽ lén tiếng đàn thi là dơi dơi dập cánh chao muỗi hay chao ảm thanh ? cái đó ai tưởng ? có biết là biết rằng : một hôm nọ và nhiều hôm như hôm nọ, khách lạ lén đường về một phương không có tên gọi, bỏ cây đàn lại cho ai ?

« Thê rồi con dơi dơi không bay liệng nữa.

« Con dơi dơi « lắng nghe niềm u tịch của canh trường khoảng vắng : sâu tường kêu vắng ; không một tiếng người ; xác xác một vài tầu lá đồ ».

« Con dơi dơi « đậm đậm ngó nhìn cõi mènh mang của tâm tối : đó đây đậm ba đậm đậm mang lửa lạnh đốt rùng sầu ».

« Con dơi dơi « ngại cả tiếng thở dài ».

« Nghiêng đầu trên phim lạnh », con dơi dơi « mơn má mình trên mây sợi tơ đồng »...

« Nhưng, thôi rồi ! đời bất tiếng.

« Vì không có TAY NGƯỜI.  
« Và cứ thế con dơi dơi ôm đàn cho đến chết.

« Vì con dơi dơi nó nhớ ÂM THANH hay nó nhớ TAY NGƯỜI ? — nào ai có được hay ? Chỉ hay rằng : sau đó... thế rồi sau đó đến mấy trăm năm thì phải, có một nhạc công, không ! có một kẻ làm đàn nhớ đến câu chuyện

CON DƠI DƠI VÀ CÂY ĐÀN TỲ BA

chắc là cảm thông chí đó mới lại dùng TAY NGƯỜI tạo ra hình dơi dơi ôm lấy đốc đàn.

« Và thế rồi lâu lắm, lâu lắm nữa có một văn nhân, không ! có một kẻ làm văn nghệ được câu chuyện

CON DƠI DƠI VÀ CÂY ĐÀN TỲ BA,

chắc rằng cảm thông chí đây mới lại dùng đến TAY NGƯỜI chép lại câu chuyện

CON DƠI DƠI VÀ CÂY ĐÀN TỲ BA,

Chắc là để tặng Những Ai biết yêu Đàn.

Mà chưa biết thương Dơi,

Và nhất là chưa biết quý BẢN TAY CON NGƯỜI.

Sài-gòn, một đêm trăng không Dơi,

Tháng Cốm Hồng, 1954.

VỊỆC chính trị đã chia ra nội ban (của phe Trịnh) để giám sát « ngoại ban » (văn, võ ban của...nhân dân) thì tất nhiên là việc quân đội (vốn là ngành tích cực của đường lối chính trị) cũng phải tổ chức sao cho chúa Trịnh nắm phần ưu thắng. Cho nên nhà Trịnh đã cải thiện binh chế cả về mặt lượng lẫn về mặt phẩm.

Về lượng thì « Khi nhà Lê trung hưng... Lê Thái Tổ ra đánh nhà Minh thì số binh bấy giờ được 25 vạn .. đến khi đánh xong rồi, cho 15 vạn oem làm ruộng, còn đè lại 10 vạn.. ra đánh họ Mạc, số quân chỉ có hơn 56.000 người mà thôi » và « chia làm 5 đạo gọi là đồng đạo, tây đạo, nam đạo, bắc đạo, và bắc tay đạo » còn Trịnh thì cả thảy được độ chừng 11.500 người, chia ra làm 20 vạn. Sau lại đổi ra làm 20 làm đội, mỗi cơ có 200 người, đè 100 ở tại ngũ, còn 100 cho oem làm ruộng, rồi cứ lần lượt thay đổi nhau mà về. »

Nhờ sự tồ chức khéo léo đó mà quân đội hóa ra tự túc về kinh tế, nghĩa là không phải thoát ly sinh sản, nơi khác đi là không phải ăn nhờ, ăn bám vào nhân dân. Như vậy, tất có thể tăng gia được quân lực đến... Vô cùng tận: khi nào còn dân thì vẫn còn quân. Hơn nữa, người lính sẽ hóa ra một thứ « caanh chiến chi sĩ » Bộ đội như vậy là bộ đội của nhân dân, đúng hơn đó, bộ đội là nhân dân rồi.

Còn về phẩm thi « họ Trịnh chia ra làm hai thứ binh : một thứ gọi là UU BINH thì lấy lính ở ba phủ đất Thanh Hóa và ở bốn phủ đất Nghệ An (1), lệ cứ ba suất định lấy một tên lính. Một thứ gọi là NHẤT BINH thì lấy ở tư trấn đất Bắc, là Sơn Nam, Kinh Bắc, Hồi Dương, Sơn Tây, lệ cứ 5 suất định lấy một tên lính. »

Lính ưu binh thì đóng ở kinh thành, kén vào làm quân TÚC VỆ để canh giữ những nơi gần lề vua phủ chúa. Những lính ấy được cấp cho công điện, lại được thêm chức sắc. Lính nhất binh thì chỉ để dù giữ các trấn và hù hác các quan, còn thì cho oem làm ruộng, có khi nào cần dùng đến thì mới gọi, như là oem đời ông Trịnh Doanh có lâm gác đỗ, phải đánh dẹp nhiều nơi, thì mới gọi đến lính tư trấn ».

Xem cách tồ chức phân loại ra chính quy (túc vệ) và dân quân (nhất binh) như vậy thì thấy ngay rằng : bao nhiêu cơ sở quan trọng của chính quyền, phần lớn ở nơi thị thành, đều phó thác vào nơi ưu binh (chiến sĩ trung kiên) đảm nhận cả. Thị sao mà chẳng giữ vững nỗi nghiệp lớn.

Nền tảng của chính quyền tuy về vật chất vẫn phải dựa vào quân đội, song về tinh thần muốn củng cố vị trí của mình thì nhất định là phải tự

(1) Cũng như ngày nay cần bộ cách mạng trung kiên phần lớn cũng rèn luyện ở mấy lò này ra cũ.

NGƯỜI VIỆT ĐÁNG YÊU ✪ ĐĂNG TẨM THÀNH ✪ NGƯỜI VIỆT ĐÁNG YÊU

# XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

(trong cảnh rạch đồi sơn hà)

II

về bằng một bộ máy pháp luật vừa có án vừa có uy thi mời mong trường cửu được. Hơn nữa, luật pháp càng có tính chất hợp lý và công bình thì càng được nhân dân tôn trọng, cho nên :

« Hình luật oem đời ấy thì đại khái cũng như đời Tiền Lê. Hình pháp thì chia ra làm 5 thứ gọi là ngũ hình : xuy, trưởng, đỡ, lưu và tử. Nhưng trước tội gi cũng được cho chuộc cả (tội) làm cho mỗi một trong là quan tam phẩm phải chuộc 5 tiền, quan tứ phẩm phải chuộc 4 tiền, quan ngũ phẩm 3 tiền, quan thất bát phẩm 2 tiền, từ cửu phẩm cho xuống đến thứ nhân thì 1 tiền. Tội đỗ làm lính coi chuồng voi thì phải chuộc 60 quan, làm lính đồn điền thì 100 quan. Tội lưu cản thì phải chuộc 130 quan, viễn chầu thì 290 quan. Tội tử thì phải chuộc 330 quan), đến đời vua Huyền Tông, Trịnh Tạc định lại : trừ những người được yểm vào bát nghi (nghị thân, nghị cõi, nghị hiền, nghị nồng, nghị công, nghị quý, nghị cẩn, nghị tân) ra, còn ai phạm tội gì cứ chịu theo tội nặng nhẹ mà luận hình, chứ không cho chuộc nữa ».

Thế có nghĩa là luật pháp họ Trịnh chống lại tư sản (lấy tiền làm gốc) và khinh rẻ phong kiến và về cản lao (lấy thế thần và công trạng làm cản bản) cho nên lấy lòng được hàng quan liêu và tướng sĩ. Đã vậy lại còn đề cao tinh nhân loại lên nữa, vì...

« Trước thì ai phải tội lưu, lại phải tội chặt tay nữa. Đến đời vua Dụ Tông, Trịnh Cương mới bỏ cái luật chặt tay và đổi lại như là ai phải chặt hai bàn tay và phải lưu di viễn chầu thì cải làm tội đồ chung thân, ai phải chặt một bàn tay và phải lưu ngoại chầu thì đổi làm tội đồ 12 năm, ai phải chặt hai ngón tay trái và phải lưu cản chầu, thì đổi làm tội đồ 6 năm. Cần như ai phạm tội trộm cướp thì không kèo vào lè ấy ».

Ngoài ra lại còn định loại cho mọi hình thức tố tụng, và định hệ thống và thời gian tra xử, rất là chu đáo :

« Trịnh Trạc lại đặt ra hai phép xử kiện. Chia những việc kiện tụng ra làm hai thứ. Những việc mưu, sát, đao, klop thì gọi là đại tụng ; những việc hờ, hòn, àu đà thì gọi là tiểu tụng. »

Đặc biệt có điểm sau đây để bảo vệ quyền người dân và đồng thời bảo vệ cả đại biếu của pháp luật nữa.

« Quan xử kiện mà không hợp lẽ thì phải phạt tiền, mà những việc đã xử phải lẽ rõ, người dì kiện còn dì kiện nữa, thì người ấy cũng phải phạt tiền ».

Bây giờ đến trật tự và hạn lệ phản xử :

« Những việc án mạng, trộm cướp và những việc hờ, hòn, tiểu tụng thì phải theo thứ tự mà xét xử. Như việc án mạng thì quan phủ huyện xét rõ, đệ lên đế Thừa ti và Hiến ti hội

« bình lẻ », nghĩa là làm sở định nhất định một lần, rồi lần nào phải đóng bao nhiêu suất định, cứ theo như thế mà đóng mãi, chứ có để thêm ra cũng không kể, mà có chẽ đi cũng không trả.

« Lập phép ấy là để cho dân khôi phục làm

sở, mà quan cũng khôi phục tra xét, nhưng phải một điều bất tiện là về sau sổ định hòn kém bao nhiêu, quan không biết được nữa. Đến năm quý tự (1713) đời vua Dụ Tông sáu chép rằng số dân nội lịch phải đóng thuế cho nhà vua cả thảy chỉ được 206,315 suất mà thôi.

« Còn như thuế điện thì năm Kỷ hợi (1719) đời vua Dụ Tông, Trịnh Cương sai các quan phủ huyệng và qua Thừa Chánh, Hiến sát LÂM VIỆC ĐẶC ĐIỂN để mìn chia tiền thuế cho các dân xã cho đều. Lẽ bấy giờ cứ do công điện công thò mà đánh thuế ; gọi là « thuế » chia ra làm ba hạng : hạng nhất mỗi mâu đồng niêm đóng 1 quan, hạng nhì 8 tiền, hạng ba 6 tiền.

« Những sựu dịch như việc tết lụt trong đèn vua phủ chúa, việc sửa sang trường thi, việc làm cầu cống, đắp đê đờng sá, giữ đê điều, v.v., thì cứ tùy nghi mà bồ cho các suất dinh để lấy tiền mà cung ứng cho đủ.

« Ấy các thứ thuế trước đánh là oay. Đến năm quý mão (1723) quan Tham Tụng là ông Nguyễn Công Hằng theo phép tờ, phép dung và phép điện của nhà Đường mà châm chước, sửa sang lại, như sau này :

« Phép TÓ, tức là phép đánh thuế điện thi, cứ mỗi mâu đồng niêm đóng 1 quan, mà ruộng nào cây hoa màu thì chia ba, quan chia lấy một phần thóc. Nhưng đắt bát của quan, cứ mỗi mâu nộp thuế 1 quan 2 tiền ; chỗ nào trồng đậu thì nộp một nửa bằng tor, chỗ nào không trồng đậu thì nộp cả bằng tiền.

« Các ruộng TƯ DIỄN, ngày trước không đánh thuế, đến bấy giờ mới đánh : ruộng hai mùa một mâu ba tiền, ruộng một mùa một mâu 2 tiền.

« Phép DUNG, tức là phép đánh thuế thân, cứ mỗi suất định là đồng niêm đóng 1 quan 2 tiền, Những người sinh đỗ (học trò) lão hạng (50 đến 60 tuổi) và hạng dinh (17 đến 19 tuổi) thì đóng một nửa.

« Phép ĐILIU, tức là phép bắt dân đóng tiền sựu dịch, cứ mỗi một suất định, một năm hai mùa, mùa hè phải đóng 6 tiền, mùa đông 6 tiền. QUAN LẤY TIỀN ÁY MÀ LÀM CÁC VIỆC KHÔNG PHIỀN ĐẾN DÂN NỮA ».

Xét xem thử thế trực thu này, thấy rõ họ Trịnh đã biết dựa vào mức độ sinh hoạt vật chất của dân chúng mà tùy cơ ứng biến nhưng bao giờ cũng bệnh vực quyền lợi cho hai phe phong kiến và cần lao để « tập trung » cả việc gánh vác vào vai phe tư sản.

B.T.T.

KỶ SAU :

CƠ SỞ KINH TÀI

# LÊ-VĂN-TRƯỜNG

## viết lại tiểu thuyết « Tôi làm thầu khoán » chăng ?



LÊ VĂN TRƯỜNG

TÌM được anh Lê Văn Trương, và khi đã xiết chặt tay anh lần đầu tiên, tôi tin tưởng rằng sẽ được biết nhiều chuyện thật của đời nhà văn này. Cuộc sống hiện thời của anh ra sao và anh định làm gì? Hạ cặp kính lão (tuy nước da xám nắng rõ mặt phong tràn, song còn vẻ khỏe mạnh lắm). Anh nghiêm minh rất kiêu cách làm tôi không khỏi thở mạnh và mỉm cười. Tôi cười vì không hiểu tại sao ngay lúc ấy tôi chợt nhớ đến tác phẩm của anh mang một tên ngộ nghĩnh « MỘT CUỘC SÂN VÀNG ».

Đúng là một « cuộc săn con người hùng », vì theo lời anh tuyên bố lúc này anh cần phải bận rộn lắm. Anh chỉ về « đại bản doanh » khi nào rồi rã, còn thi bạn đi « ngoại giao ». Thảm nào tôi phải « lỡ tàu » đến mấy bận mới gặp tiểu thuyết già dã một thời « làm mưa làm gió ». Mà « lỡ tàu » là phải, vì nhà văn họ Lê hiện nay đang bận rộn « viết » lại cuốn tiểu thuyết « TÔI LÀM THẦU KHOÁN ».

Nhưng lần này anh không viết bằng bút, không viết cho độc giả của anh đọc. Mà chính anh « viết » cho anh. « Viết » để duy trì và phát triển cuộc sống của anh, cũng như của các văn nhân nghệ sĩ khác đang tìm cuộc sống ở đất Sài Gòn nắng quanh năm này.

Vì một vài người bạn quen biết anh, cho hay rằng Lê Văn Trương có ý thôi không viết văn nữa mà làm : một nhà thầu khoán thực thụ. Anh sẽ « viết bút nghiên theo nghiệp áp phe ». Cây bút của anh sẽ cộng công... trừ trừ với những con số dài dằng dặc...

COURS : de philosophie, de littérature, de français, de physique et de mathématiques, à la fois intensifs et suggestifs, avec des exemples frappants.

S'adreser à M. Phung et ses amis :  
Léo Combes ou 28 Paul Banchard  
(Cité Héraud)

ĐỜI MỚI số 136

Tôi hơi ngạc nhiên, vì tôi không tin rằng một người đã viết nhiều như anh mà lại « cả gan » ly dị với cây bút một cách cương quyết như vậy. Khi gặp anh, tôi hỏi ngay tin đồn ấy có đúng không hay là « tin vịt » đức Phủ Quý ?

Anh vội xua tay, nhưng đầu thì gật lia lịa :

— Cũng có, cũng đúng một phần nào anh ạ ; có nhiên sự sống là cần, và lại nghè thầu và đi tìm mỏ vàng là nghè nghiệp chính của tôi. Một số bạn yêu tôi đã đến thăm tôi và có hỏi như vậy. Nhưng anh tính, kiếp tôi còn nặng nợ với văn chương lắm. Tôi đâu có bỗng được hoàn toàn. Đây anh xem.

Anh dừng dây mở tủ lấy ra một tập

bản thảo dày cộp đưa cho tôi :

— Anh xem, đây là bằng chứng rằng tôi không quên viết và tác phẩm này sẽ dành cho một tờ báo của chúng tôi xuất bản nay mai.

— Thế nghĩa anh không đi làm thầu khoán?

Anh Trương nhăn mặt ghé lại gần tôi :

— Có chứ, thân tôi bây giờ phải tinh chuyên đi thầu cũng vì như « gài lanh làm đĩ » ấy mà.

Nói đến đây anh nhếch môi trông rất là « quấy » rồi anh lớn tiếng :

— Tôi vẫn phải viết, tôi nghĩ nhiều rồi anh ạ, tôi biết tiếng Cao Mèn, tôi có ý định sang nước người để... nhưng không thể được. Tôi không thể trốn tránh nhiệm vụ làm « cái thằng tôi » được. Sự nghiệp tinh thần, sự nghiệp vật chất của tôi đều có tan vỡ đồ nát thì cũng chẳng sánh vào đâu được với những đèn đài lồng

Anh trầm ngâm nhìn ra xa...

— Anh ạ tôi còn nhiều bạn lầm, lòng tôi chỉ mong muốn được cùng sống với nhau, cùng làm việc với nhau. Đây đời tôi đây. Suốt một thời gian 10 năm qua tôi say sưa với cây bút, tôi đã viết được 247 tác phẩm, và tôi chỉ sống với bạn nhiều hơn là sống ở gia đình.

Anh rót nước trà vào bốn cái « chén hạt mít » nhỏ xíu mà nếu uống không khéo thi đến « hóc chén » mất.

Tôi cầm chén trà, hỏi dò :

— Anh định bao giờ « cái » được tờ báo theo như ý muốn của các anh

— Có lẽ, gần đây thôi. Vì hiện thời bọn chúng tôi đã được phép và chỉ cần có số vốn khả dĩ là tiến hành ngay. Ý định thi nhiều lắm anh ạ. Thêm nữa thế nào tôi cũng phải lập cho được một nhà xuất bản

Anh dài môi :

— Bấy anh xem có những nhà xuất bản « vô lo tác trách » chẳng bao giờ dám nghĩ đến những việc mình làm, chỉ dám in những tập sách mỏng dính

— À, nghe nói có một vài người. Huê kiều nào định bỏ tiền ra cho anh kinh doanh có phải không?

— Đầu có phải, vingga trước đã có một thời tôi sinh cơ lập nghiệp ở cái đất Sài Gòn này nên quen thuộc nhiều « các chú ». Vả lại tiếng Tàu tôi rất thạo nên giao thiệp đi lại với họ. Có một điều là hiện giờ không phải Huê kiều mà một người Việt Nam muốn bỏ tiền ra hợp tác với tôi để quay phim. Họ có ý định đem tác phẩm « MỘT NGƯỜI CHA » của tôi lên màn ảnh. Chưa cần nói đến nhà sản xuất ấy là ai vì khi hoàn thành thì anh sẽ rõ.

Hiện thời tôi đang nỗ lực để viết lại thành một cốt truyện phim, cũng sẽ do tôi phân cảnh và viết đối thoại.

— Anh có ý nghĩ gì khi định đem tiểu thuyết này quay thành phim?

— Cũng do một phần ở các anh em. Riêng tôi thì tôi thấy nền điện ảnh VN. ngừng trễ khó khăn, mà cái khó khăn không phải là vì thiếu đề tài, chính là vì thiếu « thời cơ thuận tiện ». Tôi nói đến « thời cơ thuận tiện » chắc anh cũng thông cảm mà hiểu chứ gi? Cũng vì chúng ta quá khắt khe, với hướng đi của kỹ nghệ điện ảnh Việt nhiều quá. Tôi thấy cần phải được tự do. Nhưng không phải là « cái tự do vô tổ chức », mà là con đường tự do không a dua xu nịnh một phong trào nào cả.

— Tôi không thể nào ca tụng được « đất thơm mùi sữa » hay « sức mạnh đất lúa » như một số nghệ sĩ khác đem tâm hồn của mình đi làm « nô lệ » một chủ nghĩa, mà sự thật thì không được sống hay không đủ sức, và không dám sống để « cảm » như họ. Ca tụng những cái mà lòng minh có phút không thành thật ca tụng, thử hỏi có xứng đáng làm thắng nghệ sĩ không? Tôi thi không thể Cái xác của tôi nô lệ thời trang, chứ lòng tôi và hồn tôi không bao giờ nô lệ một ai, một « cái gì » cả. Minh nghĩ, và khi minh viết lên được tức là minh đã không bằng lòng một điểm nào ở trong xã hội bất công vô tổ chức này. Chúng tôi chưa, chưa, chứ không phải không có chưa có cái tham vọng là nêu lên những khẩu hiệu to tướng thật kêu là dân tộc tinh, xây dựng lành mạnh phục vụ lớp nhân dân (?) chúng tôi chỉ nghĩ gần đến con người! Con người hiện đang sống nhiều hơn, để nói lên được tình người đối với người.

« Muốn cho một xã hội tươi sáng, tại sao mình không nghĩ đến sự « giáo dục thẳng người » là 1 đơn vị nhỏ nhất trong xã hội, cho được hoàn thiện hơn? Vì tôi thấy trong đời này chẳng có tinh anh em gì cả, nên tôi viết « NGƯỜI ANH CẢ ». Và Vương, cái thẳng anh gương mẫu mà họ cho là nhân vật không thể có ở đời được,

cái thẳng anh cả tượng trưng đó tôi mong sẽ vào được tâm can, thẩm thia vào được trong lòng những thằng ANH THẬT hiện sống với dân em, đang mà tim cách hâm hại, tranh giành, hoặc thù ghét em! Hay là bố con? Đầu có tinh bố con? Một cá nhân hoàn hảo, một người cha hoàn toàn, một gia đình đẹp đẽ và tất cả mọi gia đình đều đẹp đẽ thì chẳng phải là xã hội đã tươi sáng đấy ư? Đó, hướng đi của chúng tôi như thế, và tôi ở thành phần nào, thì tôi hãy nhìn gần ở thành phần của tôi; tôi không a dua. Vì thế tôi đem « MỘT NGƯỜI CHA » lên màn ảnh Việt Nam.

Anh nói một hơi rồi gật gù :

— Tôi sẽ nhận đóng vai chính trong chuyện phim này...

Anh lẩm dim cặp mắt như để nhớ lại một thời xa xưa :

— Vì có lẽ tôi đã sống trong chuyện « Một người cha » này nhiều quá rồi.

Tôi không ngờ Lê Văn Trương lại có lòng với Nghệ thuật thư bầy của nước nhà đến như thế, nên tôi vội hỏi :

— Thế các anh định bao giờ hoàn thành phim đó?

— Chúng tôi chưa nói trước được thời hạn là bao lâu. Hiện thời, tôi đã phân cảnh và viết đối thoại gần xong rồi.

Tôi trầm ngâm, anh cười và lại gần vỗ vai tôi :

— Anh ạ, tôi kể cho anh nghe đây một câu chuyện thật mà tôi được

chứng kiến hồi tôi buôn tàu ở Cao men.

« Chuyện một sinh vật trúng đạn bị thương thập tử nhất sinh chạy trốn vào trong rừng sâu. Anh có biết thế nào không? Bị thương nặng như thế mà còn lết chạy được 40 cây số dèm sống, nuôi lấy hy vọng sống. Bị thương kiệt sức như thế mà còn cố lết đi nhưng không quên quay xóá dấu vết để đánh lạc những kẻ đi tìm; nó còn vững tâm đối phó lại biết bao nhiêu gian nan, hoạn nạn nữa sẽ xảy đến: đói, khát, nắng, mưa, sên, vắt, hùm beo, rắn rết... »

Sinh vật nào vậy? Đó là một con người. Một con người bị nạn đi tìm và nuôi nguồn hy vọng. Anh xem, chỉ có con người mới làm được những chuyện như vậy. Một khi mà con người đã có đức tin và lòng ham muốn thì sẽ thắng, và thắng được mọi trở ngại.

Anh chỉ vào ngực anh :

— Và còn tôi thì tôi sẽ làm và phải làm. Tôi không hèn vì tôi cũng là một thằng người muốn làm việc.

Câu chuyện giữa hai chúng tôi nhằm ở đất Sài Gòn là đất nóng. Anh Trương cũng « nóng » lắm, tay luôn luân cầm khăn lau mồ hôi và hình như anh có vẻ nóng ruột sắp đi đâu thì phải, nên tôi đành tạm chấm dứt câu chuyện « mách lẻo » cho các bạn rõ cuộc sống mới mà « không mới » của Lê Văn Trương: vẫn còn viết, vẫn còn hăng làm việc như nào. Biết đâu Lê Văn Trương sẽ « tiến bộ » hơn trước.

MINH ĐĂNG KHÁNH

Giữ cho giày qui Bà mới mái

**Phản HAI QUANG**

trắng, mịn, không dính quần áo.

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ Ú) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bệnh đòn bà và con nít  
Thăm thai, Dưỡng thai  
Hộ sinh

Khám bệnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ

PHIM Ý ĐƯỢC GIẢI  
THƯỞNG SỰ TỬ BẠC  
TẠI ĐẠI HỘI  
ĐIỆN ẢNH VENISE

# THIÊN-THẦN VÙNG NGOẠI-Ô

(Les anges des faubourgs)

ÔNG GIÀ vác chổi đi làm như mọi ngày, bỗng bắt được một tờ giấy bạc nghìn dưới chân cầu thang, ông liền nhặt lên làm mồi hút thuốc. Tờ giấy bạc cháy hết, ông hả tầu, phân vua cùng mọi người :

Các ông các bà dừng lấy gì làm lạ. Tờ bạc ấy chỉ dùng để hút thuốc vì nó không do mồ hôi nước mắt kiếm ra. Đồng tiền do mình làm ra mời đáng giá, còn tiền phi nghĩa thì chẳng đi đến đâu cả. Chắc các ngài cho tôi là điên, nhưng... mời các ngài nghe qua câu chuyện sau đây...

Chuồng rung, nấm trẻ oắn oại trả dậy. Hình thù chúng khác nhau khá nhiều: Cậu Moustique nhỏ như con muỗi, đầu tóc bờm xóm xoắn tít, người gầy nhẳng như cây sậy, mắt to thao lão. Bốn cậu kia, một cậu vào loại anh cả, tóc đẽ một mái chấm xuống đến mắt, người gầy nhưng tinh anh. Cậu thứ nhì thi tầm thước, khoẻ mạnh và xinh trai nhất trong bọn, khuôn mặt bướng bỉnh với đôi môi mím chặt. Cậu thứ Ba béo như cái cối đá lở, người phì nộn, toàn thân như một súc thịt mỡ. Cậu thứ Tư người gầy nhẳng nhẳng, nói lắp.

Tính nết chúng thể hiện ngay khi thức dậy, Moustique tỏ ra tinh ranh và khôn khéo hơn hết, cậu lớn có oai quyền mạnh nhất, cậu xinh trai lạnh lùng, cậu lắp thành thật nhưng khù khờ, còn cậu mập thì lười biếng, chậm chạp, dậy trưa hơn hết cả.

Mỗi cậu đặt lấy một miếng bánh nhai ngấu nghiến rồi tản mát đi làm. Cậu lớn nhất bán báo cậu, xinh trai làm cu ly khuyên vác tại ga xe lửa, cậu « mập » coi xe đẹp nhưng lúc rỗi không quên nằm dài trên ghế vải đê đỡ thịt, cậu « lắp » đánh giày, còn Moustique thì... lạy lầm! Tuy mới bảy tám tuổi nhưng « chàng » cũng biết đi tìm « nàng » để tình tự và sửa soạn lễ cưới. Nàng ôm búp bê tình tự với chàng mũi còn thò lò. Chán chè rồi, Moustique xông vào sở thất nghiệp để xin việc.

Qua một rạp chiếu bóng, Moustique

dừng lại, vẻ thèm muốn hiện trên nét mặt... nhưng hắn lưỡng lự... tiền ăn ngày mai... hắn bước vào rạp, dời mua một vé, nhưng cô bán vé không bán cho trẻ đi một mình.. chợt có một bà vào rạp, hắn theo chân, viên soát vé giữ lại, hắn liền thoáng:

— Tôi đi với mẹ tôi...

Hắn ung dung bước vào...

\*\*  
Tôi hôm ấy, Moustique về lảng lặng leo lên giường, trùm chăn kín mít...

Sáng hắn tỉnh dậy.. đám trẻ đã đi làm tất cả, lũ chuột đua nhau leo lên bàn phá phách. Hắn vùng dậy, đuổi theo một con. Chuột liền chạy

bài của DUY MỸ

tuột vào một kẻ tường. Moustique lấy một cái gậy, giọng tức tối:

— Tao mà không bắt được mày à. Moustique thọc gậy, bầy lén, một mảng tường đồ sộ, bắn tinh tò mò hắn lẩn vào bên trong, xuống hầm.

Từng tập giấy bạc một ngàn năm ngồn ngang trong thùng. Moustique băng hoàng như đang nằm trong cơn mê. Hắn mân mê từng thùng một, hắn lật từng tập giấy mới có bọc băng. Tất ngon nến, hắn chạy bồ nhào lên nhà, đâm thẳng ra đường.

Bốn cậu nhỏ tung hết đỗ đạc, chạy ủ té về nhà, chúng ủ cả xuống hầm, bàn kế hoạch tiêu thụ số bạc không lồ này :

NHÀ CHIẾT TỰ  
HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người  
trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoán chữ  
ký được cả ngàn bức thư của các giới gởi  
về xem và khôn tặng.  
Dám quả quyết nói thẳng, cuộc đời, sang  
hay hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRÀ LỜI BẰNG THO

Dành riêng cho quý độc giả hường  
giá xem đặc biệt 50 đồng/gói bằng bưu phiêu,  
hoặc dù số tem 50đ, nộp trong mười ngày  
quý Ngài sẽ nhận được bản đoán chữ ký.

Địa chỉ :

150/9 Frère Louis—SAIGON

Chú ý cần viết chữ và cho biết Nam hay  
Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.

ngàn, không hiểu tiền ở đâu ra vậy ?

Mario ung dung :

— Đó là tiền của tôi cho chúng.

— Ông làm nghề gì ?

— Tôi là kỹ sư, bà con thân thuộc  
của chúng.

— Về sau ông nên tránh việc cho  
trẻ quá nhiều tiền, lỡ chúng tiêu bậy.  
Thôi, chào ông.

Đám trẻ xúm quanh Mario, hỏi han  
tới tấp :

— Tại sao ông có ý cứu chúng tôi.

— Đó là ý thích của tôi.

Cậu lớn nhất nắm tay Mario.

— Tôi tin ở anh. Hãy ở lại đây  
chung sống. Cần bao nhiêu tiền cũng  
có.

\*\*  
Trên hè phố, mọi người đều lẩy  
lảm lả... bọn trẻ lem luốc hôm nay  
đã biến thành những cậu công tử  
quây lấy một người anh. Chúng sà  
vào khắp các hiệu buôn lớn để sắm  
đồ đạc, hàng hóa Chúng sà vào khắp  
các hiệu bánh để ăn uống thả cửa.

Đêm về, cậu nào cậu nấy nôn ợ  
thốc thảo, riêng mập ta vẫn ngủ một  
cách ngon lành, Mario và Lisa pha  
thuốc, săn sóc cho từng cậu một.

Sớm hôm sau Mario, giọng chán  
chường.

— Bây giờ không biết dẫn chúng  
mày đi đâu nữa: Ăn chán về nôn ợ.  
Sắm mãi cũng hết thích, xem chớp  
bóng mãi cũng nhảm. Vậy đi đâu  
bây giờ. Tao có một kế hay.

— Kế gì nói luôn đi xem nào.

— Chúng mày có muốn sống riêng  
ở một biệt thự tráng lệ không?

— Có chứ, Ý kiến ấy hay đấy. Độ  
bao nhiêu tiền.

— Vậy tao có quen với một người  
muốn bán biệt thự đó. Cứ giao tiền  
cho tao, di điều đình, mua bán với  
họ vài hôm là xong. Biệt thự đó  
khoảng chừng hai ba mươi triệu

— Chắc như vậy nhé.

— Chắc như vậy.

— Thế nào cũng điều đình cho  
xong nhé.

Mario gật đầu, nhét từng tập bạc  
nhìn vào đầy nghẹt cắp rồi từ từ ra  
đi.. một vài tia hối hận hiện trong  
bước đi ngập ngừng.

Mario vừa đi khỏi, Moustique lón  
theo sau. Hắn theo Mario vào một túi  
diêm, lắng nghe Mario nói điện thoại:

— Hãy sửa soạn đi ngay. Mười lăm  
phút nữa ở nhà ga. Không cần mang  
theo một tí gì.

Moustique rơm rớm nước mắt.

Tiếng loa vang dậy dục hành khách  
lên xe, tàu từ từ chuyền bánh. Mario

thoảng thấy Moustique đứng đơn độc,  
gườm gườm nhìn minh rồi quay  
người lùi lùi bước. Mario kêu-thát  
thanh:

— Moustique.. Moustique.

Chiếc bóng nhỏ bé vẫn lùi lùi bước,  
Mario nhảy xuống, chạy theo Moustique.  
Cả hai đắt nhau ra về. Moustique  
hứa sẽ không tiết lộ chuyện này cho  
bè bạn biết.

\*\*

Báo chí đăng những đầu đề lớn về  
hội chợ của trẻ.

Án chơi đã chán, chúng liền bỏ tiền  
mua hàng rồng đồ chơi cho lũ trẻ  
cùng phố. Cả khu đất đầy hoa, tràn  
ngập đồ chơi, bọn con trai mặc quần  
áo mơi, vác súng gỗ đuổi bắn nhau  
chí tử. Bọn con gái rủ rỉ nói chuyện,  
binh phầm về búp bê của nhau. Năm  
trẻ nhỏ trong gia đình Moustique,  
mặc quần áo rách rưới ngồi trên  
bờ tường, chứng kiến hạnh phúc của  
bao trẻ miệng cười cởi mở. Chúng

Long-Châu-Hà  
(tiếp theo trang 25)

lại trải qua lâm cơn giông tố phủ  
phàng, Sự sống ngày mai, chẳng biết  
ra sao, chỉ phủ cho thời gian định  
đoạt.

Chúng tôi gặp nhiều ông lão, tóc  
bạc phơ, rướm rướm giọt lệ đau  
thương, thầm ngõ lời cảm ơn khi  
chúng tôi đến vấn an các cụ.

Đồng bào Long-Châu-Hà giờ chỉ  
biết làm lụng, cố gắng làm lụng, lặng  
lẽ ít nói ít đàm luận, sống qua tháng  
ngày !

sung sướng vì ban phát được cho kẻ  
khác bao nỗi mừng vui.

Hôm sau, trong khi Mario đi vắng,  
một lũ cướp xông vào nhà, túm  
từng cậu kháo của. Chúng chống cự  
bằng tất cả mọi phương pháp: cắn,  
cầu, tông táo vào miệng, ném chai,  
liệng đá. Sập sùa thất thủ thì đến...  
một cuộc đấm đá ác liệt nữa xảy ra,,  
bọn cướp thất thế chạy và sa lưới  
pháp luật.

Sáng dậy, Moustique nghe tiếng hát  
nhà thờ trời lên trầm bổng, nǎo nuốt.  
linh thiêng.. Moustique từ từ xuống  
gác, ra về ..

Bọn trẻ nhỏ cảm thấy chán ngán  
với cuộc sống thấp thỏm cùng  
đồng tiền. Chúng nhận thấy số tiền  
không lò kia chẳng mưu nối một hạnh  
phúc thanh tao. Chúng bận nhau  
mang tất cả lên nóc nhà thờ... giọng  
hát vẫn nǎo nuốt, âm vang... Năm vị  
thiên thần sống trong ngôi nhà đồ  
nát của một thành phố vừa qua cơn  
binh lửa, sung sướng ném từng lớp  
bạc.. bao tờ giấy vô nghĩa kia rơi  
tới tấp trên đầu những bà phuộc  
hiền lành ..

Ngày qua ngày... bọn trẻ nhỏ trở  
lại sinh hoạt cũ. Chuồng rung, chúng  
nhào dậy, nhai với mẩu bánh mì rồi  
kéo nhau ra phố phuộc xếp chặt  
trên cổ xe ba bánh để tản mát phản  
phát tin tức mới cho mọi người,  
dánh bóng giày thiên hạ.Vui vẻ sống  
một cuộc sống lao động, vất vả nhưng  
thư thái, vô tư.

DUY MỸ

## HỘI CÔNG-THƯƠNG SAIGON

Góc đường Vannier và Georges Guynemer

## XUẤT NHẬP CẨM

Điện Thoại số 22.137

SAIGON

MỘT KỲ ĐĂNG HẾT ■ TRUYỀN PHIM MỘT KỲ ĐĂNG HẾT ■ TRUYỀN PHIM MỘT KỲ ĐĂNG HẾT

ĐỜI MỚI số 136

33

# LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

TRUYỆN DÀI THỜI THẾ của HÀ PHƯƠNG

XXXIII

## CHƯA PHẢI THẾ

(24)

TRÍCH TRONG HỒI KÝ của CHÀNG

Bấy giờ tôi mới thấy André G de chưa nói hết lời trong Retour de l'URSS, Panatt Istrati chưa nói cạn lời trong Vers l'autre flamme, Charles Pissnier chưa kể hết tâm can trong Faux passe ports, André Malraux chưa lên án đến cùng lẽ trong Condition humaine... và Koetyler cũng như Y. P. Sartre, cũng như Camus cũng như Gherorshiu cũng như Lâm Ngữ Đường... các bậc thầy ấy thực là chưa đi vào tận đáy lòng con người của thời đại vì mấy ông chưa «ném mùi Cộng sản nồng đậm lại là nồng dân thuộc địa»!

Chao ôi ! Nếu tôi có tài viết được tiểu thuyết để mà siêu hóa cái nỗi chán chường của tôi đối với chế độ Việt Minh thì có lẽ nhân loại rồi đây sẽ có được một chứng liệu lịch sử cũng khá sâu và cũng khá nã núng...

Thôi, đi câu là ổn nhất: chẳng trách được xưa kia Khương Tử Nha phải thành Lã Vọng là phải...

2-5.- Sức sống hăm hập lại bỗng lên. Hồi hương phụ nữ có khác. Yêu đương là cái chi chi nhỉ ?

Chẳng hều Nã Phá Luân ở đảo nǚ thành Hè 'en ngày trước khi sực nhớ đến nǚ hẫu trước Wales Koa thì có «sống lại được» không nhỉ ? Chứ riêng tôi thì thực tình, từ bùa qua tôi này, tôi thấy tôi sống lại rồi : Còn gì nữa, sau hơn một tháng thắc mắc băn khoăn về «con đường đi tôi» của cả khối óc (công tác bộ đội) lẫn trái tim (mỗi tình dang dở); sau nữa tháng cái tạo tư tưởng & giữa một bầu không khí tha ma mờ địu (là trại Tu Đường, trong đó trừ một tôi thiều số đang viên cuồng tin ra, còn thì ai nấy đều sống cho xong chuyện, nghĩa là làm những điều mình không muốn nói ra, nói ra những điều mình không dám nghĩ tới, nghĩ tới những điều mình không hề cảm thấy: sống giả dối với chính thân mình ! )...

Thì bây giờ đây, gần Phương tôi đã được sống chân thành, sống đầy đủ, sống thực. Nên suốt đêm qua, dưới bóng trăng đầu tuẫn, ngồi bên gốc cau mới trồ hoa, hai đứa chúng tôi đã lặng nhìn nhau có đến hàng giờ... lặng nhìn nhau cho tận đến gáy sáng, tuy không hề rỉ rỉ rằng nói với nhau lấy một lời nào — vì nếu phải thử thì cũng như thi chung bết nói gì nữa, ngoài những lời kết án một chế độ đã... «gết sống» chúng tôi cũng như đã chôn sống bao nhiêu tâm hồn như tâm hồn chúng tôi ? — tuy không nói với nhau lấy nửa lời mà chúng tôi cũng thừa hiểu rằng: chúng tôi cần phải nâng đỡ nhau vì, thương ôi ! trên đời «kháng chiến» này, hầu như chỉ còn có Phương thấu được nỗi lòng của Hà, và chỉ còn Hà thấu nỗi lòng của Phương thôi...

Đúng thế.

Đúng thế cho nên sớm nay, tôi đã đệ đơn xin bộ Tư Lệnh Khu cho phép tôi giải ngũ để theo học lớp Văn Hóa...như Phươ g.

(Còn tiếp — Xem Đời Mới từ số 101)

— TRANG 34 —

## THẾ MỚI PHẢI

TRÍCH TRONG NHẬT KÝ của NÀNG (24)

Thực tình, trong tuần lễ vừa qua, tinh thần tôi xuống thấp vô kẽ. May — ô hay ! đến giây phút này mà sao tôi vẫn còn phải dừng đến chữ May cơ à ? — may thay giữa lúc hoang mang vô hạn thì tôi bị trọng thương ở ngoài mặt trận Nhờ có biến cố đó, tôi mới nhận ra rằng: con người ta, ngoài Lý Trí, ngoài Tình Cảm ra, quả là vẫn còn có Cảm giác nữa, mà chính cái phần cảm giác này lại giữ một vai trò quyết định ở trong mọi hành động của con người — dù là con người đảng viên.

Thực vậy, kiêm điêm lại công tác của mình, tôi thấy rõ rằng: Suốt từ thuở thơ ấu đến giờ, tôi «làm» gì đều theo mệnh lệnh của cảm giác cả. Thị đấy, cái «tình» thương vơ thương vắn của tôi từ ngày còn măng sưa, cái «tình» ngõ ngược của tôi từ lúc giận thi, rồi đến cả cái «tình» cách mạng của tôi nữa, khi tôi bắt đầu «giác ngộ» quyền lợi dân tộc và quyền lợi giai cấp» nữa, cho chí tời cái «tình» da tinh của tôi gần đây... thày thầy đều do cảm giác sinh ra cả. Mà cảm giác bắt nguồn từ đâu, đều không phải từ xác Thị?

Cho nên, mấy ngày hôm nay, năm tĩnh dưỡng trong A.T.K. này, xác thịt tôi đau đớn chừng nào thì Cảm giác tôi càng sắc mạc chừng ấy, cảm giác lát át cả Tình và Lý dẽ dại tôi rằng: khi làm Cách Mạng cũng như khi Yêu đương, tôi đã hoàn toàn phục tòng tiếng gọi của xác thịt: xác thịt bảo tôi rằng! người dân Việt, nhất là người dân vô sản Việt đói và rét và bị áp bức nhiều quá — cái thân phận của con người Việt nó ê chề quá lắm — thì tôi phải làm Cách Mạng chống đói rét và áp bức... thế rồi, xác thịt tôi bảo tôi rằng: người đảng viên Cộng sản, nhất là người đảng viên cán bộ khô khan quá, hâm minh quá, rὸn nén quá — cái thân phận con người kháng chiến mỗi lúc sa đọa dần dần, mỗi lúc một thui chột dần dần — khiến cho người dân Việt nói chung rồi đây, nếu không hóa ra một bộ máy do Đảng lên dây cột thi cũng phải hạ mình xuống làm một giống vật «kéo cày trả nợ» cho ông Việt Minh mất.

Nghĩ vậy — nghĩ như thế đã lâu — song mãi tới chiều nay thấy cả hiện thân của sự sa đọa kia (là hình dạng Hà) nó tiêu tụ đến bực nào (trời ! một thanh niên quắc thước đến nhường ấy, ấy thế mà mới qua «lò» tu dưỡng có nửa tháng trời mà... đấy ! có còn gì là chất Người nữa đâu ?) nên tôi càng vững tin là con người không được phát triển về thể xác thì không tài nào phát triển nỗi về mọi mặt cảm giác, cảm tình và về cả lý trí nữa.



XV

— Thưa... bà, chúng tôi ở trong đoàn Khất thực, đến để xin... bà chút ít giúp đồng bào đói khổ.

Vào đến nơi, hai người đầy nhau mĩ, cuối cùng Tinh đành lên tiếng. Bà chủ là một thiếu phụ còn trẻ mảng. Chưa đến hai mươi tuổi. Đôi mắt dau cau lẳng lơ. Khuôn mặt tròn có hai cặp má to phấn hồng đậm. Đôi môi đều đặn thoa son đỏ mộng.

Căn nhà ấy là của một viên hiến binh Nhật Bản. Vì ở cùng ngõ nên Đạm và Tinh vẫn gặp anh ta luôn. Thường thường vào buổi chiều. Anh ta khệnh khạng đi từ ngoài ngõ vào. Đầu đội cái mũ dạ hình nón quả dưa có lưỡi chai ngắn. Mắt cận thị. Bên sườn lưng lẳng lanh gươm dài. Dáng điệu tiêu biếu cho cả một lớp sĩ qua Phù Tang.

Tinh đoán phỏng thiếu phụ trẻ này là vợ của y một thứ già nhăn ngài non vợ chồng thi đúng hơn. Ở trong ngõ có ta chẳng quen ai hết. Có lẽ tại anh chồng dữ tướng nên ai cũng gör.

Thực ra thì cô ta cũng dễ dãi. Chẳng thể mà khi Tinh vừa nhã nhặn nói xong câu trên thi cô ta đã đon đả hỏi :

— Các ông là... ở đâu thế ạ ?

Đạm lên tiếng :

— Dạ, chúng tôi ở trong đoàn khất thực,

Tinh đỡ lời :

— Chúng tôi có tổ chức một đoàn anh em đê di... quyên gạo, khoai hay bắp... về giúp những gia đình nghèo hiện tập trung tại một trại tè bần. Và một viện cô nhi trong thành phố.

— À, ra thế. Các ông hãy ngồi chơi đã. Tôi có ít tiền muốn quyên giúp có được không ?

— Chúng tôi không được phép thâu tiền. Chúng tôi chỉ di quyên gạo, khoai hoặc quần áo của những gia đình hảo tâm.

Đạm thêm :

— Chiều nào chúng tôi cũng phải di từng nhà, khắp khu phố.

— Các... ông chịu khó quá. Vậy các ông lấy gạo nhé ? Tinh gật đầu. Thiếu phụ ăn cần bảo :

— Ông đem bị lại đây.

Bàn tay trắng mịn súc hai bờ gạo dày đồ vào bị cho Tinh.

Hai người cảm ơn rồi trở ra. Tinh thủ thỉ :

— Hai bờ gạo dày ấp ! Người đã đẹp lại còn nhân đức thế !

— Thằng chồng nó làm quan Nhật bản, thiếu gì gạo.

— Thị ra tại Tây thư thóc của mình đê nuôi mấy thằng đầu trọc này đây.

— Không những thế, mày có biết không ? Nhiều vùng tại Nhật còn bắt người ta bỏ ruộng đê trồng bông cho chúng nó...

— Chẳng biết trồng bông đê làm gì nhỉ ?

— Làm thuốc súng chứ còn làm gì nữa !

— Thế nghĩa là chúng nó bắt mình bịn đói đê nai lung ra làm thuốc súng cho chúng nó di giết người.

Đạm nói một cách tinh rẽ :

— Tụi quân phiệt mà lại. Chúng nó định làm bá chủ (lợp tiếp trang sau)

## Kể từ 10-9-54 dời về địa chỉ mới



HO ! HO ! HO !

## Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi, gián hỏa, trừ đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát

hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc

Thái-Binh-Dương

78 Boulevard Gaudot—CHOLON

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vĩnh Lộc

cả Á châu kia mà.

— Thế mà đánh Trung hoa tám năm trường không nuốt nổi đấy.

— Tại đất Tàu rộng, dân nhiều, tinh thần kháng chiến mạnh.

Tiếng còi báo động rú lên, cắt đứt câu chuyện giữa hai người. Phố xá náo nhác. Xe cộ từng lớp đồ xô vè mây ngả đường ra ngoại ô. Tiếng còi dài, ngân nga, hồi hộp.

Chợt có tiếng động cơ rung chuyển bầu trời. Một đoàn máy bay cánh bạc lấp lánh trong nắng chiều. Hòn chim sắt bay chậm chậm vượt qua mấy lớp mây mỏng, bình tĩnh trong tiếng súng cao xạ từ dưới đất bắn lên.

Bỗng nhiên đất chuyển dậy. Từng loạt đạn liên thanh nổ rào rạt, tiếng máy rú rít như xe bầu trời hoàng hôn. Tinh và Đạm vừa kịp nhảy xuống một cái hầm lò thiêu. Trên trời mấy con chim sắt vẫn bay, xà xuống bắn từng loạt đạn lửa. Khói đen cuồn cuộn bốc lên ở một vài nơi trong thành phố! người nọ xì xào, người khác bảo:

— Có lẽ ngoài Sáu Kho?

— Cho nó ném chết mẹ tại Nhật bản đi.

Tinh lầm bầm:

— Chúng nó gieo tai họa, đòi khõi tên đất mình!

Đạm bảo:

— Đạo này không thấy bóng via một cái máy bay nào lên nghinh chiến.

Một người khác tiếp:

— Còn máy bay dêch đâu nữa mà lên!

Tuy không am hiểu tình hình quốc tế bao nhiêu nhưng những cảnh báo động như thế cũng đã nói rất nhiều vào lòng dân chúng: « Bọn quân phiệt Nhật sắp đến ngày bại vong ».

Nhưng, một đêm kia súng nổ.

Dân thành phố bừng dậy giữa một buổi sáng khác thường. Từng toán người theo những chiếc xe binh lương Nhật bản di hò hét khắp phố. Công trường nhà hát lớn tấp nập người.

Nhiều kẻ được dịp hống hách. Một lớp người chiến bại không dám ló mặt ra đường. Có anh dương tự nhiên thành ra vô quan thông ngôn của quân đội thiên hoàng. Họ deo súng kè kè và xách girom trường đi nghênh ngang.

Giác mơ độc lập ấy không đem đến cho người ta một chút an ủi nào.

Dân quê vẫn phải nộp thóc, trồng bông. Từng làng, nhất là vùng Thái Bình, Nam Định, mất mùa, dân cư đói rách, dân lũ kéo nhau ra đê chết đục ở những vỉa hè thành phố.

Gạo hai ba trăm đã kêu đất mù lèn, nay bỗng vọt tới bảy tám trăm. Nhiều gia đình đã phải sống bữa cơm, bữa cháo. Người ta bám lấy cái sống một cách thê thảm.

Tinh đã gặp những đứa trẻ đi thất thểu một mình, thân hình chỉ còn có da bọc xương.

Sớm sớm từng chuyến xe bò đi lượm những xác người chết đói nằm cong queo ở những vỉa hè bụi bẩn. Từng đám người đói rách xô nhau đi kiếm sống bằng tất cả mọi cách. Họ bới đám rác bẩn lèn để tìm cái ăn. Họ đi xin đầy đường. Nhưng lúc ấy ai có dư mà bố thí. Thế là xảy ra những vụ cướp giật. Có người bị đánh chết chỉ vì ăn cắp một nắm cơm. Họ đi lang thang như những cô hồn, đê cuối cùng viu vào một cái vòi nước máy nào đấy uống đầy một bụng rồi lăn ra chết.

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vĩnh Lộc

ĐỜI MỚI số 136

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

## NIỀM TIN • tiểu thuyết dài của VĨNH LỘC • NIỀM TIN tiểu thuyết dài của VĨNH LỘC

tung trước bàn tay phủ phảng Sako dã vè. Đạm và Tình sững sốt quay lại. Hai con mắt giữ tòn nhìn họ sau cặp kính cận thị. Đạm và Tình cúi chào nãnh. Cả đàn ông hắt hám :

— Ai đây ?

— Họ đến xin gạo cho người nghèo đây.

Sắc vội tưới cườm bão. Gã đàn ông lầm lầm vạch chiếc bị của Tình ra coi. Một y đã bớt vẻ dữ tợn Y hung hục cởi áo. Đạm và Tình len lén lui ra.

\*\*

KHI hai người về đến nhà thì gặp Lực đứng đón ở ngoài cửa. Nét mặt anh có vẻ nghiêm trọng. Anh giữ họ lại, thi thào :

— Thầy Chẩn bị bắt rồi.

Chẩn là giáo sư kiêm huấn luyện viên ở trường của Lực học. Đó là một thanh niên chừng hai mươi sáu tuổi tốt nghiệp ở trường Cán bộ thể dục tại Đà Lạt. Chẩn vui tính và hoạt bát, rất được học trò mến.

Chính anh đã sáng kiến tổ chức ra đoàn khất thực. Anh có chân trong ủy ban trung ương của đoàn. Chẩn làm việc rất nhiều. Ngoài giờ dạy ở trường và công việc tại trụ sở đoàn thanh niên nói trên, Chẩn còn mở một lớp học tối chuyên dạy những học sinh nhà nghèo muốn học thêm mà không có đủ tiền để theo học. Tình và Đạm là học trò của anh. Sau những giờ học tối, Chẩn thường giữ lại vài bốn anh học trò để bàn chuyện về thời cuộc. Chẳng biết bao ý hay vô tình vị giáo sư trẻ tuổi này thường nhắc đến một lực lượng sắp lên. Anh ngầm ngâm kich thích lòng yêu nước ở mấy người học trò mà anh

coi như là lũ em lâm huyết. Anh giải thích cho họ hiểu cái thảm họa đương gieo lên dân chúng Việt Nam, sự đe nén của một chế độ và những hành động bạo tàn của bọn quân phiệt Nhật.

Nghe tin Chẩn bị bắt, mặt Đạm hơi tái đi. Lực kẽ :

— Hiển binh Nhật đến tận trường bắt đi. Cả lớp lò

sợ nhưng thầy ấy thi cứ thản nhiên như không.

— Có lẽ chúng mình cũng nên cần thận...

Đạm áy náy bão vây. Tình nói :

— Chúng mình có làm gì đâu mà sợ ?

— Thanh niên thời loạn, lúc này, biết đâu được. Bắt oan là thường. Lực thèm :

— Đòn tấn của tui Hiển binh Nhật bản đã nổi tiếng là dã man đấy, nó đánh rồi, về chỉ có mà chết.

Ba người nhìn nhau trong nỗi lo lắng chợt dậy vụ vơ.

(còn tiếp)

## VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả  
ở tay giả để ráp thay những  
chân cụt và tay cụt. Theo đúng  
phương pháp của những nhà  
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quản  
y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

**HIỆU BATRU**

301, Colonel Grimaud  
SAIGON

QUẦN QUẦN  
TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường  
des Artisans  
CHOLON

SIÊU QUẦN  
tửu điểm

Téléphone : 580

Số 440, đường  
Marins — CHOLON



## Chủ Nghĩa Xã Hội...

(tiếp theo trang 13)

bản sang chủ nghĩa xã hội, chính sự chỉ huy theo đường lối cương quyết cách mạng của đảng vô sản vẫn giữ vai trò quyết định, sức huy động phải thấy rõ mục đích của mình và biết rõ cách đi tới mục đích nó. Song cũng hiển nhiên là bộ tham mưu cách mạng ấy chỉ có thể thành công được là khi nào dựa vào hoạt động và sáng kiến cải tạo của đại chúng cần lao thôi.

Còn ví phỏng mà bộ tham mưu đó lại cho mình là thần thánh không thể làm lẩn được, cho mình là chỉ vận dụng một guồng máy cai trị tập quyền cung đàm bảo nỗi việc xây dựng xã hội chủ nghĩa, rồi không cần đến sáng kiến của hạ cấp, sáng kiến của đại chúng, thì nhất định là bộ tham mưu ấy sẽ hóa thành một trò lục ở trên đường tiến bộ của nền dân chủ xã hội và, bởi thế, sẽ là một tai ương hâm hè phát triển của XHCN.

«Đành rằng: có làm là có làm, song cũng nên nhận là khi sáng kiến của toàn thể nhân dân được biểu lộ tự do thì nếu có lầm lạc cũng vẫn còn đỡ nguy hiểm hơn là những điều lầm lạc của một tựi thư lại quan liêu lúc nào cũng yên tri là mình không bao giờ làm lẩn và bắt cứ chuyện gì cũng phải qua tay minh mới xong.

«Rút lại thì, ở trong giai đoạn quá độ này, sự đào sâu và mở rộng nền dân chủ, về mọi lãnh vực của đời sống xã hội, đích là định luật gang thép của cuộc tiến hóa theo X.H.C.N.»

Nam Tư đã thực hiện cuộc cải tạo Xã hội theo quan niệm danh thép trên đây nên Nam Tư không những đã thắng Nga Sô về mặt lý luận XHCN mà lại còn thắng cả về mặt thực lập XHCN nữa.

H. V. P.

KỲ SAU :

Thực tập dân chủ Xã hội

## ...Cặp bò cũng bị nạn

(tiếp theo trang 21)

nhắn tâm hại «chúng» và không khí nào «chúng» có thể ngờ được chính ông chủ «chúng» đã giết «chúng».

Khẩu súng đen lèm trong tay bác. Một cuốn phim ảnh đương diễn qua trước mắt. Cuốn phim quá khứ cách đây mấy năm: Súng nổ đạn bay... vợ chết... gia đình tiêu tan... con chết... mình lưu lạc...

Nay cặp bò mến yêu cũng chết nốt.

Tiếng hét vang lên trong đêm tối  
nghe quyết liệt như một bản kết án  
tội nhân. Tiếng thép cây súng chạm  
mạnh vào những mảnh da lấm lênh một  
âm thanh ghê rợn...

Xóm Hoằng Hoa 1954  
CHÂU MINH PHƯƠNG

## VĂN CHÁNH THƠ XÃ

115 đường Gia Long — Sau chợ Saigon

MỚI VỀ ! đầy đủ thêm

## SÁCH HỌC

Pháp và Việt cho học-sanh các trường Pétrus Ký, Gia Long Chasseloup, Marie Curie, Jauréguiberry và các trường tư.

— Các bức tiểu học, trung học, đại học và các ngành chuyên môn.

CẨN BẢN THẢO giá trị để xuất bản

SÉ XUẤT BẢN ! săn sóc cách nào cho sự học con em mau tần torsi  
của NGUYỄN HIẾN LÊ

## ĐÁNG TIN CẬY



Pharmacie

## HUỲNH-VĂN-HÚY

Ex. Pharmacien Principal de L'A.M.I.

N° 117 Boulevard Bonard  
SAIGON

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ  
Thuốc mới, giá rẻ — Tiếp rước vui  
về mau mắn.

SÂM  
NHUNG

## CƯỜNG HUYẾT TINH

Dung dược phẩm hảo hạng, bào chế rất  
tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi  
bổ lại não càn hưng vượng, thêm tuổi sống  
lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt dễ  
tho thai. Khi sanh rồi, Huyết xấu, tay  
chơn lạnh, tê nhức, nên dùng phục hồi  
sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng  
cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam  
Phụ Lão Áu trường phục.

## Cường huyết tinh

Nhân « Thần hổ » sống đầy đủ sức lực  
khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường  
Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON

— TRANG 39 —

THE THƯƠNG

**Dầu  
Cù-là**



**Mac-Phsu**  
GỐC MIỀN ĐIỆN

ĐỜI MỚI 136

**CHỈ CẦN VÀI HỘP  
ĐẠI BỒ  
NGŨ TẶNG TINH  
LA-VẠN-LINH**  
**là ngài có thể hồng  
hào khỏe mạnh  
trở lại**

Ăn không ngọt, ngủ không yên  
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,  
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim  
của ngài !

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng  
Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngọt  
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui  
về tinh thần, việc làm không biết  
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ  
đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh  
La Vạn Linh được nổi tiếng nhất.

Tông phát hành  
Nhà thuốc LA VẠN LINH  
CHOLON

Có đê bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chai GOMFIX  
Bạn dẹp thêm và dế tẩm gội

Mỗi gia đình sáng suốt  
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

**BEKINAN Tiên**  
(*Equineline activeée*)  
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu  
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

**LONKINAN Tiên**  
(*Quinine activeée*)  
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu

Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

**Pharmacie Tiêu**  
98, Bd. Bonard — SAIGON

NAM BẮC TÌM HIỀU NHAU

## BỨC TÂM THƯ GỬI NHỮNG BẠN DI CỨ

Các bạn thân mến,

TÔI CŨNG LÀ một người di cư.  
Sau mấy ngày nôn mửa tưởng ốm to  
trên tàu, tôi vào đây cũng phải tạm  
trú ở một trường học, như các bạn.  
Tôi băn khoăn, thắc mắc những điều  
các bạn băn khoăn, thắc mắc.

Xin lỗi cùng các bạn những điều  
tôi nghĩ.

Con số những người di cư thật đột  
sudden. Từ giờ đến khi Hải phòng phải  
rút hết, số đó còn tăng nhiều nữa.  
Trong công cuộc di cư vĩ đại này,  
chúng ta không lè loi. Chúng ta, mấy  
trăm ngàn người di cư, cũng không  
vô cớ vào đây.

Các bạn, từ thành thị đến thôn quê  
ở nơi đất Bắc thân yêu mà chúng ta  
vừa rời bỏ, đều có nhà cửa già dinh  
êm ấm. Nếp nhà dù to nhỏ đã thân

mặt biết bao ! Từ bàn thờ khói hương  
nghỉ ngút những ngày giỗ, Tết, đến  
tẩm phản gỗ ngày ăn hai bữa cơm  
ở đấy, biết bao kỷ niệm ! Các bạn làm  
sao quên được chiếc cầu ao, cây đa  
đình làng, con đường đi ra ruộng.  
Các bạn cũng còn nhớ cái thềm nhà,  
cầu thang gác, con đường rải nhựa  
với đôi hàng cây cao. Còn bao nhiêu  
nữa... Thế mà chúng ta đã từ bỏ !  
Chúng ta bã từ bỏ lát, vào đây.

Suốt tám năm kháng chiến, chúng  
ta đã bao lần tản cư. Ai đêm xuôi  
những bờ biển của chúng ta trong  
cuộc chiến đấu chung. Đè giữ nhà, giữ  
nước, cả dân tộc đã vùng lên. Trong  
các Bạn, biết bao người từng là cán  
bộ ngày ngày deo ba lô, cuốc bộ làng  
nô sang làng kia. Thân nhân các Bạn  
biết bao người đã là anh bộ đội kiên  
dũng, anh Tiêu đội trưởng, Đại đội

trưởng, Chính trị viên và họ đã gục  
ngã trên chiến trường. Cảnh đoàn kết  
tung bừng ấy biến dần.

Theo với cuộc trưởng thành của  
dân tộc trong kháng chiến, đảng viên  
cộng sản muôn hoàn thành luôn  
cách mạng vô sản. Hoàn thành cách  
mạng vô sản ? — Có nghĩa là vô sản  
hóa tất cả thành phần, vật chất, tinh  
thần trong xã hội. — Có nghĩa là diệt  
trừ ngay cả những phần tử kháng  
chiến nào, vì « không vô sản » có thể  
trở thành chống đối. Các triệu chứng  
ly khai bắt đầu.

Các bạn thân mến,  
Biết bao người ngóng chờ ngày  
thành công huy hoàng, trong đoàn  
kết rộng rãi, của cuộc kháng chiến.  
Ngày đó không đến. Ý nghĩa cao đẹp  
của cuộc đấu tranh vĩ đại mất, vì  
chủ trương hoàn thành cách mạng  
vô sản.

Và chúng ta DI CỨ vào đây.

Các bạn đã chọn một chế độ hợp  
với mình hơn, Di cư, ấy là định một  
thái độ.

Thái độ đó là: KHÔNG HỢP TÁC  
VỚI CỘNG SẢN.

\*\*

Hoàn cảnh sống mới nêu ra  
trước chúng ta nhiều vấn đề trọng  
đại, Bây giờ bắt đầu một cuộc tranh  
đấu mới, khó khăn vì nhiều trở lực,  
vì thời gian không cho phép ta chậm  
trễ hay lừng khừng. Thật quá muộn  
rồi, khi một năm, hai năm nữa, chúng  
ta thở dài nhìn bức màn lấp ló  
từ ngoài trời, sực phá hoại ghê gớm  
từ trong ra. Lúc đó, cuộc sống tự  
do của chúng ta sẽ mất.

Hãy tạo một khởi đầu chắc chắn

người Việt từ vĩ tuyến 17 trở vào.  
Đứa Nam, dù Bắc, chúng ta là người  
Việt, tranh đấu cho sự sống còn  
chung.

Các bạn thân mến,

Hãy cố gắng tạo nên sự thống nhất  
ý chí, thống nhất tranh đấu.

Hãy sáng suốt nhận định ai là bạn,  
ai là thù.

Đừng thờ ơ nữa.

Cần dả phá quan niệm chỉ biết kiếm  
tiền. Đành rằng chúng ta trước hết  
phải mưu cuộc sống hàng ngày, nhưng  
không nên quên rằng trên điều đó  
còn sự tự do, sự sống còn của chúng  
ta. Bạn là lao động, là công chức, là  
thương gia đừng nên chỉ nghĩ đến  
cuộc sống gần cận hàng ngày. Trong  
hoàn cảnh mỗi người hãy ráng đem  
hết khả năng góp vào đại sự chung  
của dân tộc.

Bao người giàu vào đây chỉ nghĩ  
đến ăn chơi, không nhớ mình cũng  
là nạn nhân một thảm cảnh bi đát.  
Trong cố gắng chung, nhân dân sẽ  
không tha thứ kẻ nào phản bội nhân  
dân, phè phloan trên mồ hôi nước  
mắt nhân dân. Các bạn đó tự vui  
dập. Giá các bạn có thể ăn đắt, mặc  
thể sự thằng trầm ! Giá các bạn có  
thể làm dân vong quốc ! Nhưng không,  
các bạn cũng bị mọi biến chuyển  
lay động, lôi cuốn như ban người  
khác !

Tranh đấu cho tự do của chúng ta,  
không còn lý do gì để khurable từ  
điều đó ! Thời gian không chờ chúng  
ta. Sự chênh lệch giữa lực lượng ta  
và lực lượng đối phương về mọi  
phương diện cần được lấp bằng. Một  
năm, hai năm quá mau chóng cho  
một công cuộc như thế. Vì vậy chúng  
ta không được chậm trễ, thờ ơ. Cũng  
chẳng còn là lúc xác định lập trường.  
Khối người Việt Nam quốc gia phải  
biết tự cường.

Tin tưởng và thân ái  
chào các bạn !  
CHẾ TÂN LINH

## Nhắn tin, tìm việc

Mục này mở ra để đăng giúp các bạn di  
cư muốn nhắn tin người nhà hay tìm việc  
làm. Không lấy tiền.

— Người trên 50 tuổi dạy tiếng Quảng Đông  
và chữ Hán cho người Việt (thương gia) hoặc  
dạy tiếng Pháp và tiếng Việt cho người Tàu  
Do cựu thông ngôn tiếng Tàu và tiếng Pháp  
ở tòa Tân Bảo Hải phòng, mới di cư vào  
Saigon.

Hội: Ông Hoàng Văn Phú 149 đường Paulus  
của (tức đường Nhà Thủ Chợ Quán).

## Bác sĩ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung việt Đại biếu  
Hội Quốc tế Châm cứu

1) Chuyên trị bệnh đau mắt.

2) Chuyên môn châm cứu—Trị các bệnh khó bằng phép. CHÂM  
CỨU với các máy y điện tối tân. Bệnh nhức đầu đông, đau lung,  
tê thấp, tê bại, kinh phong, hen siêng, kinh nguyệt thất thường,  
bệnh tử cung, bệnh bao tử, bệnh âm suy, dương kém, bệnh cam  
tích : con nít ốm xanh lâu lớn.

Phòng khám bệnh :

244 Arras Saigon—Trước thành Oma  
giây nói : 21522

Mỗi ngày sớm từ 8 đến 12, chiều từ 3 đến 6 giờ  
Chủ nhật nghỉ

Cuộc biếu diễn rất ngoạn mục  
TẠI NHÀ KHIÊU VŨ

## GRAND MONDE

Do cặp tài tử

JOE, MARIANNA VÀ LISBETH  
TRÌNH BÀY

TÊ BẠI, PHONG THẤP và tất cả các bệnh do máu xấu  
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu  Nguyen An Cu

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sét  
thầy hết nhức mỏi, đau lung, mặt trở nên hồng hào, tươi, khéo, tré  
vui và mau lên cân—Có đê bán khắp nơi đại lý Ta và Tàu.  
10 đồng 1 hộp có cả bột que

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con  
l ve dầu TÙ BI

Chú trị con nít, ho nóng, làm kinh, Bú không tiêu, sinh bụng.  
Sãi, dẹp, ghê, lở thui lỗ tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tàu  
Mua sét do nơi : số 54 đường MAC MAHON — SAIGON

## Dầu HAI ÔNG CHÂU trị bá chứng

rất thần hiệu

## CHAI LỚN DẦU NHIỀU

Có đê bán khắp nơi



# THỜI SỰ TRONG TUẦN



Cuộc tiếp rước Tổng-Ủy Pháp Paul Ely tại phi trường Tân Sơn Nhứt vào ngày 6-10-54



Ngày 7-10-54 Thủ tướng Ngô đình Diệm đã trao tặng dấu hiệu kỷ niệm cho các nhân vật ngoài quốc đã từng giúp đỡ chính phủ V.N. trong việc di cư đồng bào Bắc Việt tị nạn



Ngày 2-10-54, tại Saigon đã làm lễ giao quyền Công an và Cảnh sát cho Việt Nam

Ông Sainteny ra Hanoi vào lúc quân đội Việt Minh kéo vào thành phố này. Hôm sau ông đã vào Saigon phúc trình cùng tổng trưởng Guy La Chambre về tình hình B.V



Tuần rồi tại Paris có cuộc triển lãm xe hơi của các nước. Trên đây là hai cái xe hơi biểu dương con đường tiến bộ của kỹ nghệ chế tạo: chiếc xe đầu tiên, thử xe hơi và chiếc xe 1934 với dù tiện nghi trong đó, ghế có thể sửa lại thành giường nằm.

