

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

Số 134

Từ 6-10 đến 13-10-54

Nam Việt. 6 đồng
Trung, Bắc, Miền, Lào . . . 8 đồng



TRƯỚC TÌNH THẾ MỚI

QUAN NIỆM VỀ CÔNG CHỨC PHẢI NHƯ THẾ NÀO ?

Dưới đây, ý kiến của bạn Nguyễn Hải Nam « quan niệm về công chức phải như thế nào », Đời Mới vẫn là nơi diễn đàn chung nên sẵn sàng đăng tải mọi ý kiến xác đáng của tất cả các bạn góp bàn về mọi vấn đề.—L.T.S.

TREN mặt báo này, ở mục «Tiến», bạn Bát Hủ cũng đã từng nhắc đến ý kiến : « Tò chục là sức mạnh và thực lực là yếu tố chính của thành công ».

Song, tò chục và thực lực mạnh hay yếu đều ở người, do đó vấn đề nhân sự trở nên trọng đại và thiết yếu.

Tây phương có câu : « Giá trị của tò chục là ở người ». Ở đây người ta cũng thường nói : « Cán bộ quyết định hết thảy ». Như vậy thì dù ở đông hay tây, dưới chế độ dân chủ hay chính thể độc tài, muốn thành công phải giải quyết dứt khoát vấn đề nhân sự.

Công cuộc xây dựng chế độ dân chủ chân chính, của nước nhà nêu ra vấn đề cấp bách chọn lọc người cộng sự, theo một quan niệm mới, chủ trương duy trì những phần tử ưu tú và đào thải những phần tử ươn hèn, gây một sức mạnh, một thực lực trong hàng ngũ công chức để tăng cường guồng máy chính trị của nước nhà.

Vậy trong chế độ công chức cũ có những khuyết điểm gì?

Các khuyết điểm có thể chia ra làm 5 loại chính sau đây :

ĐÁ ĐÀNH PHẢI HỌC MỚI BIẾT. NHƯNG HỌC LẤY MÀNH BẰNG CHƯA PHẢI LÀ BIẾT.

1) Quá chú trọng vào bằng cấp. Công chức ngạch hạ đẳng phải có bằng sơ học, ngạch trung đẳng phải có bằng trung học và ngạch thượng đẳng phải có bằng đại học. Như vậy chế độ cũ tin rằng học vấn ở nhà trường đủ để giải quyết mọi việc ở trên đời và thường khi theo văn bằng mà đặt vào những địa vị lãnh đạo, điều khiển và kiểm tra, v.v... vì thế đã tỏ ra có nhiều bất lực.

Quan niệm sai lầm này gây ra cho một số công chức ý thức tự mãn, không cần học hỏi, không cần tiến, biến thành những người thanh cao tự đại làm việc theo lối quan liêu, làm cho dân ghét, không làm đúng đường lối chính nghĩa của chính phủ.

2) Được đào tạo theo một khuôn khổ chặt hẹp để suốt đời làm việc thừa hành. Hơn nữa vì công việc chỉ huy không đến phản « dân bản xứ » người công chức cũ không có tinh thần trách nhiệm, ít dùng sáng kiến, không ưu tư động và không ưu tranh đấu cho lợi quyền chung.

3) Dưới thời bị trị, người công chức cũ không có quyền bàn về độc lập và dân chủ nên đã thu gom mục đích vào sự mưu sinh ích kỷ, hạn chế nguyện vọng trong vòng hạnh phúc gia đình, không để ý phát triển tư tưởng xã hội và ít làm việc xã hội; cho nên có một số người tự tu tự lợi sinh ra tham nhũng.

4) Theo chính sách chia đều trị, công chức cũ gồm có

nhiều ngạch khác nhau và có những quyền lợi đối lập, nên hàng ngũ rời rạc, không thể đoàn kết được.

5) Cùng trong tư tưởng này, những phần tử tham nhũng, khéo nịnh thường được nâng đỡ và dùng làm tay sai đàn áp quần chúng nên quần chúng ghét công chức và ghét lây cả toàn thể bộ máy nhà nước.

Vậy cần sửa đổi thế nào để đào tạo một thế hệ công chức mới trong giai đoạn mới.

Phải mau xóa bỏ hết thảy những sai lầm chủ nghĩa là :

1) Phải thay đổi quan niệm về bằng cấp coi bằng cấp chỉ là cái mức học vấn giúp cho thanh niên, trong khung cảnh học đường, nhận xét và suy luận đúng mục mà thôi. Nhưng cái học vấn chứng nhận ở bằng cấp không đủ để tạo thành người công chức có địa vị ham vọng ngay được.

Cần phải có thực hành trong nhiệm vụ, người công chức mới trả nên tinh thực, biết nhận xét đúng tình hình và ý muốn của dân để báo cáo cấp trên và biết giải thích với dân để thi hành chỉ thị cấp trên cho có kết quả. Vậy trong sự chọn lọc người công chức, nhất là cấp điều khiển, nếu căn cứ vào năng lực thực sự, khi đã thấy rằng đương sự có một trình độ văn hóa khả quan.

2) Người công chức mới phải học hỏi, thi đua với bạn đồng đội và bản thân mình. Phải luôn luôn cầu tiến.

3) Dù ở cấp bậc thấp kém nhất, người công chức mới cũng phải nhận thức rằng nếu đối với cấp trên, mình là thừa hành thì đối với công việc, mình vẫn có nhiệm vụ điều khiển, điều động công việc của mình để thu lượm kết quả tốt đẹp. Phải đảm đương trách nhiệm, cố gắng vận dụng phương tiện để thành công. Nói tóm lại người công chức mới phải có tinh thần trách nhiệm, phải biết tự động và phải nêu gương cầu tiến và tranh thủ thành quả.

4) Người công chức mới phải nuôi dưỡng lòng yêu nước, tin tưởng vào tương lai của giống nòi để mưu hạnh phúc chung cho dân tộc. Phải đặt quyền lợi riêng trong quyền lợi chung của xã hội.

5) Toàn thể công chức phải tò chục hội nghị học tập, cải tiến tư tưởng, phát triển tinh thần phục vụ, ứng dụng kỹ luật tự giác đoàn kết thành một khối để tạo thành một lực lượng mạnh mẽ trong nhân dân.

6) Sau hết người công chức mới phải xây dựng tư tưởng lành mạnh để có đạo đức cách mạng, tránh sa ngã cho mình và làm gương mẫu cho mọi người.

Nói tóm lại, trong giai đoạn khẩn trương hiện tại của nước nhà, công cuộc tranh đấu cho tiền đồ của tờ quốc đài hỏi ở người công chức rất nhiều cố gắng và hi sinh, nên đại đa số công chức cần phải kíp thời cải tạo tư tưởng, thay đổi lối làm việc thì mới góp phần vào công cuộc kiến thiết quốc gia được.

NGUYỄN HẢI NAM



Tinh thần cao, vật chất thấp chăng ?

TINH THẦN ! Ai cũng nói đề cao tinh thần, ai cũng quý tinh thần, và chê vật chất. Thế mà tôi chưa thấy ai tránh được vật chất. Cho đến các bậc hiền đạt thuở xưa, các vị thánh, cũng không bỏ được vật chất.

Làm cho Bá Đương tôi ngờ quá, không chịu « tuyệt đối » tin tưởng vào « tinh thần » và nó bắt thằng tôi tìm hiểu mãi.

À, mà không phải nói « Tinh thần » của tứ trụ « Nguyễn Kiều Đỗ Hứu » đâu nhé ! Xin bạn đọc chờ lầm, vì các ông ấy hiện nay là những ông chánh phủ, quyền cao, oai rộng, thuộc « Nhóm tinh thần », nghiêm nhiên là các vị lãnh đạo tinh thần quần chúng. Nếu Bạn ngộ nhận thì tội nghiệp cho..., không phải cho các ông ấy mà là cho báo Đời Mới, rồi cho lây tới thằng tôi viết bài, nói ngược.

Tôi nói tinh thần đây là thứ tinh thần đối với vật chất, cái thứ tinh thần mà chưa có lần nào tôi thấy hình dạng ra sao cả ; và tự nhiên tôi chưa khi nào rờ, nắm, bóp được. Tôi chỉ nghe người ta luôn luôn khích lệ « giữ vững tinh thần, đề cao tinh thần, nuôi nấng tinh thần, luyện tinh thần thượng võ ». Và mỗi khi có người thất thế, bại trận thì người ta nói đến « thất thần ».

Bá Đương tôi, như Bạn đã biết, vốn là người đa nghi, nghi phai có, nghi quấy có, nghi ngờ rồi nghi vấn. Tôi hỏi tại sao người ta coi tinh thần cao và cho vật chất thấp. Tôi tìm hiểu, mới thấy rằng có lẽ tại vật chất phải chịu luật hủ hóa, nghĩa là bất luận vật chất nào, cây cỏ, thịt cá, rau, xương chao (loại này có nuôi tinh thần của các nhà tu), đều thái, ăn vào, hóa ra phần ; cây thi mục. Cái nào cũng hư, cũng mất chỉ có tinh thần là mãi mãi tồn tại trong không trung, vũ trụ, mà không ai thấy. Thế mới huyền diệu.

Nhưng sự tồn tại của « tinh thần », nếu cho là tồn tại, là một sự tồn tại quá bông lông, trong lúc đời sống phải cần đến vật chất cụ thể. Bằng chứng là hầu hết người ta đều « rầm rầm » chạy theo vật chất, cho đến các quốc gia dân tộc cũng thế. Thì Bạn hãy nhìn ông Mỹ. Ông ở xứ ông, chánh khách nước khác phải đến châu chục ông, chỉ vì vật chất đó mà. Thậm chí, khi ngoại trưởng Mỹ bay sang Âu châu mà không ghé lại Paris cũng làm cho phát sanh lầm chuyện lôi thôi, cũng làm cho có kẻ « thất thần ».

Như vậy, giữa tinh thần và vật chất mối liên quan phải như thế nào ?

Bá Đương tôi cho là tinh thần do vật chất sanh ra, chứ không phải tinh thần sanh ra vật chất. Tức là nói cái trên tùy thuộc cái dưới. Rõ rệt như thế. Người của Bạn khỏe, bụng của Bạn no, nhà của Bạn ấm, là tinh thần của Bạn phán chấn. Nhưng Bạn sẽ bảo vật chất thui, rồi nó làm thui cả tinh thần lẫn lý trí.

Người ta sợ vật chất thui, người ta tìm tinh thần thơm. Mà thực ra thì tinh thần thiếu vật chất sẽ hóa ra « bắt thẫn » hay là « bắt lực ».

Bắt thẫn và bắt lực là những danh từ mà tự diễn sẽ xóa bỏ trong những ngày sẽ tới.

Bá Đương

THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?

● 1) Ủy ban cứu trợ đồng bào Bắc Việt đã phải nhường căn hộ đi khắp Thủ Thành để kêu gọi lòng từ thiện của đồng bào miền Nam giúp đồng bào miền Bắc.

2) Lập ban tổ chức kịch trường để lấy tiền bao vùa quỹ cứu trợ.

3) Một tiêu ban tìm việc làm cho đồng bào tị nạn cư.

4) Một tiêu ban học sinh để lo việc học hành cho các em tị nạn cư.

Ủy Ban đã đề nghị cùng Ngài Thủ tướng Lê Văn Viễn Tòng Tư lệnh quân đội Quốc gia Bình Xuyên và đã được Thủ tướng với lòng chấp thuận cấp đất trong khu vực của Ngài cho tất cả đồng bào Bắc Việt di cư để họ có đủ điều kiện làm ruộng, vườn, nuôi súc vật, hẫu tự cung và tự cẩn lấy, tạo lập một lối ấm cho gia đình họ được vui sống trong cảnh thái bình hạnh phúc.

Hiện nay số gia đình đã được Ủy ban giúp đỡ lên 2000.

Rõ ràng trên hai tháng trường, Thủ tướng Lê Văn Viễn và Ủy Ban đã cung cấp cơm ăn nhà ở, rất chu đáo cho đồng bào Bắc Việt tị nạn cư qua khu vực Bình Xuyên với khả năng của mình.

Đồng bào miền Bắc đã được loại nguyên trong khi chạy vào Nam, cùng nhiệt liệt hoan nghênh và hoàn toàn tin nhiệm nơ! lời tuyên bố cách hat tháng nay của Ngài Thủ tướng Lê Văn Viễn.

● Thủ tướng Nguyễn thành Phương, tổng tư lệnh quân đội Cao Bằng cũng là ủy viên trưởng của Việt Nam phục quốc hội vừa gửi một bức thư thăm tất cả đồng bào Bắc Việt tị nạn vào Nam. Đại ý trong bức thư, thủ tướng vạch những lý do mà đồng bào đã cương quyết bỏ làng mạc, ruộng vườn, lui nơi chốn nhau cắt rún đi về Nam, đồng thời thiến trống cúng nô rố về một vài thiêng sót trong lúc tiếp đón đồng bào « cùng hành động » của những tay sai của Cộng Sản trả trận vào các trại di cư. Thủ tướng tin tưởng vào chính phủ mới ngày được cải thiện, để giải quyết sự sinh sống cho đồng bào và đưa Tù Quốc mạnh tiến trên con đường dân chủ.

● Tùy viên hải quân của Mỹ ở Stockholm vừa cho chính phủ Mỹ biết Nga sẽ cho ra một thứ tên lửa nguyên tử đủ năng lực như chiếc Nautilus của Mỹ.

(Semaine du Monde)

● Theo một vài giới ở Bruxelles, Nga sẽ giúp Bỉ xây dựng một nhà máy nguyên tử, nhưng điều bù lại, Bỉ hiến cho Nga một phần mỏ Uranium miền Congo Belge.

(Semaine du Monde)

● Việc chế tạo máy lạnh ở Tây Đức mỗi ngày mỗi tăng. Người ta ước chừng số tiền bán năm 1954 lên đến 30% so với số tiền bán năm 1953 và cuối năm, một người Đức trong số 10 người sẽ có một cái máy lạnh.

(Semaine du Monde)

● Thiết hại về kinh tế trong trận địa chấn ở Orléansville nhiều nhất là về bất động sản: 45% bất động sản hoàn toàn bị hư hỏng, 30% hầu bị tan nát.

(Semaine du Monde)



VĂN ĐỀ phòng thủ thế giới tự do vẫn còn là vấn đề số 1 của Âu châu và Á châu, Về Âu châu có Hội nghị chín nước nhóm ở Londres khai mạc vào ngày 28 tháng 9. Về Á châu có Hội nghị Pháp Mĩ nhóm tại Washington trước một ngày (27-9) để nghiên cứu việc phòng thủ Đông Dương dưới hình thức cuộc viễn trú của Mĩ.

Tại Washington, tổng trưởng Liên quốc Guy La Chambre và đại tướng Ely đã cùng tham gia Bedell Smith và các chuyên viên Mĩ, Pháp, hội thương về tình hình Đông Dương sau khi thi hành thỏa ước Genève và sau khi Hội nghị Manille chấm dứt. Ba buổi nhóm kín đã nghiên cứu các vấn đề quân sự, kinh tế, liên hệ tới ba xứ Nam Việt, Cao Miên, Ai Lao.

Đại biểu của ba quốc gia liên kết không tham dự song buổi bế mạc có mặt ba đại sứ Việt, Miền, Lào. Hội nghị Washington kết liễu vào chiều thứ tư 29-9 và một thông cáo chung cuộc sẽ được công bố. Lúc chúng tôi viết bài này thì mới hay ít nhiều chi tiết sau đây theo các giới thẩm quyền ở Washington tiết lộ:

Mỹ và Pháp đồng ý duy trì đạo binh viễn chinh ở Đông Dương với sự tham gia của ba quốc gia liên kết. Duy trì đến bao giờ? Điều đó còn do sự đàm phán của các quốc gia này. Theo một nguồn tin của thông tấn xã Pháp phát hành từ Paris, quân đội Pháp sẽ lần lần rút khỏi Việt Nam tới tháng ba 1956 là hạn chót; cũng theo nguồn tin ấy, hạn định này đã do nhà đương cục Việt Nam yêu cầu.

Trong thời hạn còn ở lại Đông Dương, đạo binh viễn chinh Pháp sẽ được Mỹ viện trợ đồng thời với cuộc viễn trú cho ba quốc gia liên kết. Quân đội Pháp sẽ lần lần được quân đội quốc gia thay thế và vũ khí của đạo binh viễn chinh sẽ nhường lại cho ba nước Việt, Miền, Lào. Khi về Pháp, đạo binh viễn chinh sẽ được Mỹ trang bị cho bằng vũ khí mới. Theo thỏa ước Genève, Mỹ không có quyền viện trợ vũ khí cho Đông Dương song vẫn có thể gởi vũ khí tới đây để thay đổi những vũ khí bị hư hỏng.

Cuộc viễn trú kinh tế của Mỹ có thể là một cuộc viễn trú khai lớn. Tổng trưởng Liên quốc Guy La Chambre đáp một câu hỏi của các nhà báo đã tuyên bố lạc quan rằng: Mỹ Pháp đồng về đủ mọi phương diện và Pháp hoàn toàn hài lòng về kết quả hội nghị.



HỘI NGHỊ LONDRES không được may mắn bằng Hội nghị Washington. Chín nước nhóm tại đây, nhằm mục tiêu tìm ra giải pháp thay thế Cộng đồng Phòng thủ Âu châu (C.E.D.) mà Quốc hội Pháp đã phản đối. Hai nước Ý, Đức sẽ được gia nhập hiệp ước Bruxelles về cuộc phòng thủ Âu châu, song hiệp ước này ký từ 1948 sẽ có vài khoảng sửa đổi cho thích nghi với tình thế mới và khởi động lòng tự ái của dân Tây Đức.

Hai ông Mendes France và Adenauer (Tây Đức) đã hội thương riêng với nhau và vấn đề hạt Sarre vẫn là trở lực chánh cho cuộc thỏa hiệp Pháp Đức.

Hơn nữa, quan điểm của hai nước vẫn còn có chỗ dị đồng. Đức thì đòi tham gia cuộc phòng thủ với một địa vị hoàn toàn bình đẳng, còn Pháp muốn một vài sự kiểm soát quân lực của Đức. Như vậy Đức muốn là hội viên minh ước Đại Tây Dương (OTAN) và quan điểm Anh cũng gần với quan điểm của Đức.

Đức muốn vẫn đề hạt Sarre sẽ được thương thuyết riêng song Pháp lại muốn vẫn đề ấy phải giải quyết đồng thời với vấn đề vẫn hồi chủ quyền cho Đức.

Hội nghị Londres đã bước qua ngày thứ hai mà chưa thấy viễn ảnh lạc quan nào.

NỘI TÌNH nước Pháp lúc này bình thản thì bỗng nổ bùng ra vụ bắt viên cò cảnh sát Dides trong lúc ông này cố trong túi những tài liệu liên hệ đến quốc phòng. Các báo được dịp phanh phui ra nhiều điều tố cáo quan trọng. Lại thêm các thông cáo phát ra từ bộ nội vụ tới các giới hữu quyền, cái nõi máu thuẫn cái kia làm cho dư luận xao xuyến. Do những lời tố cáo và định chánh, công chúng được hay rằng các quyết định của Thượng Hội đồng Quốc phòng Pháp đã bị tiết lộ tới 4 lần từ tháng 7 năm 1953 tới giờ, và 4 lần đều là chuyện liên hệ tới chiến tranh Đông Dương. Bản tay cộng sản đã nhúng vào vụ này và khiến cho nhiều yếu nhân bị truy tố.

Điều quan hệ hơn nữa là ông cò Dides lúc bị thẩm vấn, đã tố cáo luôn ông Wybot là thân Cộng sản, ông này giữ chức giám đốc Sở Kiểm soát Cảnh thô (sở chống gián điệp). Vụ Dides còn hứa hẹn nhiều chuyện bất ngờ.

Ngoài các vụ trên đây, cần nói qua tình hình Đài Loan không có thay đổi gì quan trọng trong tuần rồi. Hai bên Quốc Cộng vẫn tăng gia lực lượng như đều chờ lúc mở cuộc đại chiến mà chưa biết có hay không. Các hoạt động của trọng pháo, phi cơ qua lại bắn phá nhau chỉ là những hoạt động của hình thức trận « giặc người » hay « giặc ám » để lay chuyển tâm náo đổi phương và thế giới.

Đây, vị trí Đài Loan đối với đại lục Trung Hoa

KHÁCH QUAN

SỔ TỜI

TÔI BI VÒNG QUANH THẾ GIỚI

BẢN QUYỀN ĐẶC BIỆT CỦA ĐỜI MỚI



ADENAUER

THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?

Ở Syria vừa có cuộc bỏ phiếu về cuộc tuyển cử lập pháp. Chỉ có 36% số cử tri đi đón thùng phiếu nhưng theo luật tuyển cử phải ít nhất số người đi bỏ phiếu là 60%.

Lộn xộn xảy ra ở Alep và ở Homs làm 1 người chết và 33 người bị thương. Ở Damas, tình hình được yên tĩnh.

(Paris Presse l'Int.)

● Ngày 24-9 một người dân Nam Triều Tiên đã bắn một phát súng vào lãnh sự quán Mĩ ở Phú Sông, định mưu sát một nhân viên ngoại giao Mĩ.

Ông Ellis o. Briggs, đại sứ ở Séoul, lập tức tới bộ trưởng ngoại giao Nam Hán, ông Pyun Yung Tal, phản đối kịch liệt về việc không hay ấy.

(Paris Presse l'Int.)

● Hội đồng nguyên tử lực của Mỹ tuyên bố hiện họ đang thử những cuộc thí nghiệm với khả năng của mình.

Dân chúng ở miền nam Nevada và miền Utah đã được báo tin cho biết trước.

Khi giới được bom thử ở Nevada là những chất nổ thường, thử bom khinh khí sẽ được đặt ra thí nghiệm ở Eniwetok ở Thái Bình Dương.

(Paris Presse l'Int.)

● Bão tố thời mạnh ở Đông Kinh đã làm cho 3000 người bị thiệt mạng, 700 chiếc thuyền và 4 chiếc tàu bị đánh chìm. Hải cảng Hakodate bị tàn phá nhiều nhất.

● Nền thương mại với nước ngoài của nước Pháp có phần tăng. Với khu vực đồng Sterling đã tăng lên 4 ty.

(Semaine du Monde)

● 12.000 quân sĩ Việt Minh ở Xuyên mộc sẽ ra Bắc. Cuộc di cư này sẽ chấm dứt vào ngày 7-10-54.

● Một trận lụt lớn vừa xảy ra ở Nam Việt. Nước sông Đồng Nai dâng cao và tràn qua bờ. Thành phố Biên Hòa hôm 26-9 ngập đến 50 phần nước. Thất hại chưa rõ.

(V.T.X.)

● Đến ngày 10-10-54, quân đội Pháp sẽ rút khỏi Hanoi (khu vực 80 ngày) để về đóng ở Haiphong (khu vực 300 ngày).

(Đài Họ Phap Pham công Tác, Giáo chủ Cao Đài và đoàn tùy tùng sau khi viếng Nam Hán đã tới Đông kinh. Ngài còn mong sẽ được viếng Đài Bắc rồi mới trở về nước.

● Dân chúng Guatemala sẽ đón thùng phiếu vào ngày 10-10-54 để lựa lấy 70 nghị sĩ cho hội nghị lập hiến mới.

(Guatemala City 22-9-54—Combat)

● Cảnh binh Nhật vừa giữ một anh chàng thất nghiệp, 22 tuổi, tên Yoshiyuki Maruyama. Cảnh thanh niên đấu trong mình một căm dae gãm dài 18 phân. Biết Maruyama khai là có ý định ám sát thủ tướng Yoshi là nếu thù trưởng không chịu hồi lại việc di viếng ngoại quốc dự định vào tháng này.

(U.P. Le Figaro)

HÌNH BÀI :

CHỢ CHIỀU BẮC VIỆT

(Ảnh của Bàng Bá Lân)

Ý VÀ VIỆC



của DI TẾ

TỔNG THỐNG NAM DƯƠNG ĐÃ HÀNG ĐẦU...

Trận giặc ngoài giữa Tổng thống Soekarno và Hội phụ nữ Nam Dương đã liều kết, ông Tổng thống hãi vội đã đầu hàng bà chủ tịch cương quyết binh vực nữ quyền. Ông ký hòa ước miếng, và hứa với Hội phụ nữ rằng nhữn phẩm phu nhũn của nước Nam Dương vẫn là bà vợ số 1 của ông, còn bà số 2 đã lô ròi, sẽ xử là một "nurse chư hầu" không được ra mặt công chúng.

Tóm lại theo thỏa hiệp án ký kết, ông Soekarno chỉ nhượng bộ về hình thức, còn về nội dung, ông vẫn có quyền hát bài "Đã đờ đã múa".

Như vậy cũng lại là chuyện thông thường của các đài ông chồng "chung tình" ở khắp các nước; cái lối chung tình này là chính thức lấy một vợ, còn cả lố vợ bé, vợ bao nứa.



« TĂNG GIA SẢN XUẤT » VÀ « TĂNG GIA SINH SẢN »

Hai nhà bác học Nga số vira dự hội nghị về nhân khẩu học ở La Mã cho biết dân số Nga số cứ mỗi năm tăng lên 3 triệu. Trong bốn tháng kể, hai ông còn nhắc là hiện ở Nga số có 40 000 "bà mẹ anh hùng" có đến 10 đứa con.

Như vậy là phong trào "tăng gia sinh sản" cũng được ca tụng như phong trào "tăng gia sản xuất", nếu vậy ở Việt Nam những ông có 5 thê, 7 thiếp và 20 đứa con thì có nên tăng cho các ông ấy danh từ những người "cha anh hùng" không?

TRÀ THỦ ĐÀN ÔNG

Cô Barbara Batton ở Nouvelle Orléans, nỗi tiếng vô địch có nhiều chồng nhất. Suốt trong 7 năm, cô đã đẻ cho 5 người đàn ông, dat cô đến trước bàn thờ. Trong năm 1948 và năm 1952, cô đã bị 2 lần kết tội trừng hôn. Cảnh sát mở một cuộc điều tra lại thấy rằng cô còn là vợ chính thức của hai người đàn ông khác nữa. Vả lại người ta còn khám phá thêm và biết cô còn có 5000 đồng hồ cưới mới, chuỗi bi, một vụ xe tơ kết tóc, khác.

Người ta đã có câu:

Sóng bao nhiêu nước cũng vừa

Trại bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng.

và Barbara Batton muốn trả thù đàn ông sẽ lại ngàn.

Sóng bao nhiêu nước cũng vừa

Năm chồng mỗi vợ cũng chưa hài lòng.

THỜI ĐẠI MÁY MÓC

Ông bố kiều mẫu nói với bạn trai của con.— Nay cậu ơi! Con gái tôi tiếp chuyện với cậu như vậy thì cũng quá lâu lầm rồi, cậu cảm phiền vay nhé! Sóng mai cậu hẵng lại đây nói chuyện tiếp. Xin lỗi cậu nhé!!

— TRANG 6 —

CHÂU VỀ HỢP PHÓ

Đừng ai tưởng trong mạnh áo rách không có tấm lòng vàng. Vừa đây tại chợ Nancy, một chi bán gạo tôm được cái "xác" đựng nón nữ trang, nón tiền mặn, có túi máy chục nghìn đồng. Thay vì đem giá đi, chi lại để trinh cho cô bột.

Thì ra đó là cái "xác" của một người đàn bà đến mua gạo của chi, đã bỏ quên.

Bà này cũng chẳng nhớ bồ quên đâu hay rớt đạc đường, nên chi đi cớ bót cầu âu, vì đâu dám mong cháu về hợp phố. Vậy mà cháu về hợp phố tật, vì chi bán gạo quá thật thà không tham cùa lượm được. Nhưng có điều đáng nói là cái bát mâm của cũng "quá thật thà" hơn chi bán gạo. Thay nón trang tiền bạc còn nguyên vẹn không sứt mẻ đồng nào, cùa ụng dùng đem của về, không "lì xì" cho chi bán gạo được đồng nào gọi là thường tẩm lòng thành thật của chi.



SANG THÁI LAN .. LÀM GIÀU

Từ trước đến nay Thái Lan vẫn được hân hạnh chiếm giải quán quân về chè non. Từ năm 1931 con số "thợ" của nhân dân Thái đã tăng thêm được 20 năm nữa. Họ đã tìm mọi biện pháp để duy trì sức khỏe.

Trước kia thì thường thường dân Thái chỉ sống ở trên đồi ven vịnh có 31 năm mà thôi. Đến bây giờ thì cũng khá. Đến nay có thể họ đang 51 tuổi và dân bà thi mãi đến 54 năm mới có quyền nghỉ sống.

Sản số đến vẫn để sức khỏe là cần, thế mà với con số một nghìn dân mới có được một ông bác sĩ.

Chắc hẳn bác sĩ hiếm như vậy thì mỗi lần con bệnh "vì dù" thi cũng có "hàn hạnh" được cắt cùa ghê gớm lắm. Ông Đốc tờ Việt Nam nào muốn làm giàu lớn cũng nên sang nhập tịch dân Thái để tha hồ mà "sống chết mặc bay, tiền thấy bò túi".

Thì thi Bạn có phản sự giữ vững lập trường chung để thực hiện việc cấp thời. Giữ đúng lập trường chung cũng là giữ vững lập trường riêng của mình.

Chi khác là Bạn phải luôn luôn tin tưởng & lý tưởng do đoàn thể của Bạn nêu lên, và phải bảo tồn đơn vị của Bạn.

Áy là Bạn biết tranh đấu,

BẮT HỦ

Nụ cười nước ngoài



Giữa đồng minh, giữ vững lập trường chung

BẠN là người tranh đấu. Bạn có đoàn thể, không có tổ chức đường hoàng cũng có nhóm của Bạn. Thế thì Bạn là một phần tử của một đơn vị.

Tổ chức của Bạn có người lãnh đạo do Bạn chọn. Những người lãnh đạo có phản sự hướng dẫn đoàn thể theo đúng đường lối của đảng. Đó là đường lối của một tổ chức.

Tổ chức của Bạn đã phân biệt ai là thù ai là Bạn. Và lúc nào Bạn cũng giữ vững nguyên tắc bớt thù thêm bạn. Giữa đoàn thể bạn, có bạn gần bạn xa; có cả đoàn thể đồng minh. Giữa đồng minh có lập trường chung. Lập trường này không phản lại lập trường của đoàn thể của Bạn, mặc dầu nó không phải hoàn toàn giống nhau. Lập trường chung gồm những khoản tương đồng của mỗi đoàn thể. Và khi đảng của Bạn đứng trong một hệ thống liên minh để ứng phó một tình thế đặc biệt hay phi thường, là đảng của Bạn đã phân tách những điểm chênh yếu và thứ yếu, hoặc những việc phải làm gấp và những điều có thể hướn lại.

Thì thi Bạn có phản sự giữ vững lập trường chung để thực hiện việc cấp thời. Giữ đúng lập trường chung cũng là giữ vững lập trường riêng của mình. Chi khác là Bạn phải luôn luôn tin tưởng & lý tưởng do đoàn thể của Bạn nêu lên, và phải bảo tồn đơn vị của Bạn.

Áy là Bạn biết tranh đấu,

BẮT HỦ

Giới thiệu báo mới

Chúng tôi được tin tạp chí THỜI BÁO, cơ quan văn hóa và xã hội do ông Nhị Giang giám đốc với sự cộng tác của một số văn nhân, trí thức... bắt đầu xuất bản mỗi tuần vào ngày thứ năm và số 1 sẽ ra ngày 30-9-54.

Chúc đồng nghiệp mạnh tiến trên đường ngôn luận, đồng thời ăn cẩn giới thiệu THỜI BÁO cùng các bạn đọc thân mến.

BỜI MỚI

ĐỌC KHÁM CÁC BÁO NGOẠI QUỐC

Có phải Gina Lollobrigida muốn khiêu gợi hơn Marilyn Monroe không?

Là g Báo Nuru ước chàng hiều khái chí thế nào mà cứ phao bừa một cái tin sốt dẻo là Gina Lollobrigida một cô đào Ý và hiện đang được mọi người ca tụng săn tìm cách để ha thủ cô đào kiêu gợi "sô dách" là Marilyn Monroe.

Nhưng thật tình Gina Lollobrigida không có ý định ấy, nàng tuyên bố:

— Vòng ngực của tôi không quan trọng lắm Thay may quần áo sẽ làm cho tôi hài lòng. Marilyn Monroe là Marilyn Monroe, còn tôi chỉ là Gina Lollobrigida muốn trở thành tài tử đóng phim giờ.

Nấm không lồ

Ở bên Valence có một nông dân vừa mới tìm thấy một "cây nấm" khổng lồ rất lạ lùng. Thủ nấm này thuộc loại lucoperdon chu vi đo được 1m30 và nặng 6 kg lồ.

Nhờ một phát minh mới người mù có thể đọc được sách báo

Antonio Rubbiani một kỹ sư vô tuyến điện & Ý vừa mới phát minh ra một thứ máy rất có ích. Thứ máy này để cho những người mù có thể đọc sách báo và có thể trở thành một người hữu dụng trong xã hội mặc dầu không may, thương để chẳng ban cho họ cặp mắt đỡ nhìn.

Nhờ sự khuyến khích của bạn bè và được liên lạc với Giuseppe Cerroni một người mù về tai nạn chiến tranh nên ông ta mới nghĩ đe sáng chế ra thứ máy này.

Đến tuổi mới được lấy chồng

Xưa nay bên Án Độ vẫn có tục lệ lấy vợ, gả chồng rất là "sớm sủa". Có những cuộc đeo duyên rất nực cười, như cùa rẽ 70 mà cô dâu mới 16. Cùa như thế mãi e rằng không tạo được nỗi giống tốt, nên Quốc hội Án vừa hạ lệnh: muốn được chấp thuận hôn lễ, trai phải 21, gái phải đúng 18 tuổi.

Muốn trẻ mãi

Vừa rồi tại thủ đô Budapest (Hungary), bác sĩ Bajusz ước tuyên bố rằng đã tìm được phương pháp làm cho người ta trẻ mãi mãi, rất lâu già.

Bác sĩ cho biết nguyên nhân làm cho bắp thịt mau già là trong người thiếu chất kích thích tố. Theo ông thì, đàn bà chồng già hơn đàn ông bởi chất kích thích tố trong cơ thể người đàn bà suy giảm mau lẹ hơn của đàn ông.

Vậy, muốn trẻ lâu thì cần phải tập thể dục và chính chất kích thích tố luôn luôn vào trong người.

Nhưng "chứa" bệnh già theo cách ấy không phải là không có hại, nhất là chứa bằng

ĐỜI MỚI số 134

mà do giông chuột truyền nhiễm, cũng như để phòng ngừa cho ai bị nghi hoặc là chorom phát hiện h này.

Lại thấy xuất hiện một diểu "xì gà" bay

Bộ không quân Ý vừa cho bay trạm Radar ở Pratica di Mare cách Rome 65 km về phía tây nam vừa mới thấy một vật lạ xuất hiện trên không trung.

Có đến hàng ngàn dân chúng ở Rome cũng được hân hạnh nhìn thấy.

Vật này bay rất nhanh, hình thù giống như một diểu "xì gà" cất làm hai và nối ở giữa bằng những sợi giây "angular ten" to tướng, ở đầu sau tuôn một luồng khói đen dài.

(Paris Presse l'Int.)

Nước hoa dè các bà dè dàng thú thai

Ông Enrico Cardi nhà hóa học trẻ tuổi giáng đòn một hãng sản xuất nước hoa ở Florence vừa mới tìm ra một thứ nước hoa rất kỳ lạ.

Sau hai năm tìm tòi, ông ta sung sướng thấy kết quả và đem mẫu đó cho những người làm công và các cô thư xinh xinh để dùng thử lần đầu tiên mà thường thức tài nghệ của ông ta.

Nhưng vài tháng sau ông Cardi rất là khó chịu vì kết quả rất là ngạc nhiên của sự dùng thử nước hoa thần hiệu này. Nghĩa là chàng hiệu làm sao mà cô thư nào cũng đều có... mang một cách bất đắc dĩ cả. Vợ ông ta cũng vậy, cũng là nạn nhân thứ "bệnh hay lây" này. Người ta tìm nguyên nhân tại vì sao? Tại sao lại có sự "phênh bực" đồng loạt như vậy.

Sau bao công lao quan sát thì thấy rằng thứ nước hoa này rất có ảnh hưởng cho việc thụ thai.

Họ lại đem thử lần thứ hai cho các bà các cô các loại tuổi thì cách sau tháng sau kết quả lại rất khả quan như lần trước: nghĩa là hầu hết bà nào bà ấy cũng vác "trống cát".

Thứ nước hoa này là một chuyện kỳ lạ không thể biện luận ra sao được cả. Họ cho rằng đây là một cỗ truyền từ ngàn xưa đe lại và đã ghi chép trong thánh kinh. Enrico Cardi tìm ra được để cho ta thấy rằng nếu không có thứ hương thơm kỳ diệu này có thể làm ngẩn trời sự thụ thai.

Chắc Việt Nam ta có bán thì các cô & chồng nhất định là không dám mua rồi, mà chỉ đặt khách nhất là những bà mẹ muộn mẫn muốn đi cầu tự để có con thần con thành đầu thai xuống trần.

(France Dimanche, Paris)

Bệnh ung thư

Bệnh ung thư vẫn còn hành hoành tợn, Người ta tính được rằng cứ một năm con số bệnh nhân bị chết vì ung thư đã lên tới 4 triệu người ở trên toàn thế giới này.

Vậy cho nên các nhà nghiên cứu về phương thuốc chữa ung thư ở Nuru ước vừa rồi tuyên bố là hiện thời đang thử dùng thử thuốc "Puromycin" chỉ hiệu quả khi chữa ung thư



LÚC TÙ NHÂN VỀ THĂM NHÀ :

— Mình ơi! Trưa hôm nay nhớ đợi

thêm một phần ăn nữa, vì có thêm quý khách mình q!

(British Medical)

Bệnh ung thư phổi

Trong một số báo British Medical nói rằng:

“Bệnh ung thư vò phổi ít hoành hành ở bên Mỹ là tại vì đa số dân chúng khi hút được một nửa rồi thì vứt bỏ chứ không hút nữa”.

Theo lời của tác giả thì có những chất độc đọng lại ở trong máu thuốc hút dở úy. Những chất này hút vào sẽ có hại đến sức khỏe và có thể gây nên bệnh ung thư phổi một cách dễ dàng.

Vậy mấy ông nghiên cứu ta có nên

theo săi như Mỹ không?

Gái một con, thuốc ngọt nứa điều, là đúng kiểu đê mà hút lây hút đê.

(British Medical)



XI

NĂM lại kè cà :

— Vừa m'ì bánh mứt ra đã cờm với cháo. Ăn lấy được.

Có ai ngủ được như ông ấy, người ta cấy gần xong một sào ruộng rồi, cày được đến năm sáu đường rồi còn sớm, chủ thi đến mười hai giờ vẫn còn sớm. Tôi chỉ muốn dùi cho chủ mấy cái đấm.

— Nguy hiểm chưa kia : cô ấy chỉnh huấn mãi rồi lại định xung phong giáp lá cà mới chết chứ, tôi sẵn sàng rồi đấy.

— Thôi xin ông ngủ trưa, đi rửa mặt vào ăn cơm đi cho, không nhớ là còn phải sang bên làng, giúp cụ Phong mang đồ đạc à.

— Ủ nhỉ, thế mà tôi quên khuấy đi đấy, lại cứ tưởng là ngày mai.

— Chủ thi cứ mai, mai, mai với chả Mùi.

Thơ quay lại, bắc nồi canh, múc ra bát, són cơm vào rá, nấm cho thơ cấy. Thấy tiếng xi xão leo nhẹo ở ngoài cửa, Thơ ngoảnh ra. Bà Cả dán mười thôn nữ đi vào, người nào cũng cầm một cái que, đầu buộc vải đựng vôi và ớt để trừ đỉa. Họ đi tuột thằng xuống bếp, quây lấy xung quanh Thơ, nắm giúp. Vài o đi xếp mạ vào quang. Bà Cả cầm hộp tràu ra để giữa bàn, bỏ một miếng vào miệng rồi nói lúng búng :

— Hôm nay cấy ở đồng Quê. Cũng dễ cấy. Các chị ngồi lên giường tèm tràu giúp tôi với. Hôm qua lùng khắp chợ mới mua được chục liền, sao dạo này hem tràu thế.

Mấy cô quây lại thoăn thoắt tèm, bỏ vào cái lán nhỏ. Má cô nào cũng hảy hảy đỏ, men tràu vào da thịt làm bạt cả gió rét, môi họ đỏ chót như son.

Sửa soạn xong, mâm cơm để ra giữa nhà, những bát cơm nóng hồi thơm ngào ngạt bốc khói mờ mờ, họ quay vào ăn thật sự, không phải mời mọc, khách khứa gì cả. Bà Cả lên tiếng.

— Chị em ăn cho thật no đi, hôm nay cấy cũng khá nhiều cơ đẩy cái Thơ sang làng về rồi mang cơm ra đồng con nhé.

Chị Thơ hôm nay lại phải sang làng, không đi cấy được với chị em nhỉ. Mắt một tay hát ghẹo cù khôi.

Tiếp lời chị Mùi, Thơ đáp :

— Tôi phải sang làng, giúp cho người bà con tản cư sang đây mà, một chốc thôi, về một cái là ra với chị em ngay.

Thân gửi những thanh niên đang kéo lê kiếp sống hoang mang và bế tắc trên mọi nẻo đường của đất nước. — DUY SINH

Một cô trong đám hỏi tinh quái :

— Hình như hôm nay bên đám họ cầy cũng thiếu mất một chàng hát ghẹo hay lắm.

Thơ hỏi :

— Chàng nào thế ?

— Cụi hỏi chị Mùi thi biết.

Cả bọn cười buông cả đũa bát, thường thường mỗi khi chém đến truyện tình tự là các cô làm rầm rĩ cả lên, thảo luận thật hào hứng. Một cô yếm xanh tinh quái :

— Ai thế hở chị Mùi ?

Cô Mùi, vẫn khăn nhiễu tam giang, đầu ngôi rẽ thẳng, da mặt hồng hào, ngực căng nở cũng là một cô gái dậy thi, có duyên. Nghe mấy câu châm chọc, nàng thận chín cả mặt, miệng nói liền thoáng :

— Tôi biết đâu được đấy, chị này chỉ khéo ốm ở.

Bà Cả nhắc Thơ :

— Ngày, cô đã dọn cơm cho chú Tư, chú Năm ăn chura. Sắp sửa dẫn các chú ấy sang làng thì vừa chứ, nàng từ sớm, hết sương muối rồi đấy.

Cô nọ hỏi bằng quỏ :

— Anh Năm hôm nay cũng sang làng nhỉ, bên họ cấy nhất định thắng. Mắt chị Thơ còn chị Mùi, mà bên kia mắt anh Năm thi lấy ai cho xứng với chị Mùi được.

— Góm khiếp cái con khỉ này, đến là quái ác.

Hai tai Mùi đỏ rực rồi trở thành màu tím, nàng với tay đánh vào lưng cô bạn tình nghịch, cô nọ la lên :

— Ối anh Năm oi, chị Mùi đánh tôi đây này.

Cả bọn lẩn ra cười, úi dụi vào nhau, mấy câu khóc hãi vừa qua, làm cho đám gái dậy thi thỏa mãn lắm, mắt các cô long lanh, môi đỏ chót, má rực rỡ, ngực thở phập phồng, yểm căng thẳng như mặt trống ếch. Mỗi dịp vui như thế này, giải quyết được biết bao lòng ham muốn chứa chất, đè nén trong lứa tuổi vừa chín đến. Mùi thận quá, vùng chạy ra sau nhà, cô yếm xanh, nói trong tiếng cười :

— Anh .. Năm... có ra dỗ chị.. ấy không kia..

Các cô lại cười rú lên, tiếng cười lan lanh vang cả nếp nhà ba gian. Thơ đứng dậy chào chị em rồi ra đi. Bà Cả gọi với :

— Chú Tư, chú Năm đâu con.

— Đang chờ ở ngoài công ợ.

Một cô hướng ra vườn nói to :

— Chị Mùi oi, anh ấy đang ở ngoài công kia kia, ra nhanh lên không anh ấy đi mất.

Bà Cả át giọng :

E.S TRAN JAN
Nhà bán Kiến thuốc Môn
PTIQUE SCIENTIFIQUE
LUNETTERIE
12. PHAN THANH GIÂN SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

ĐỜI MỚI số 134

LOẠN • tiêu thụyết của Duy Sinh • LOẠN

— Góm các cô cứ chế chị ấy mãi, rồi chỉ sợ đến lúc lại chạy không kịp : « Cười người hôm trước, hôm sau người cười ».

Tiếng cười chỉ còn rúc rích rồi bắt hẳn. Các cô như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu. Đôi mắt dại lại dần, mặt trở lại sắc cũ, và môi bớt bóng đỏ, con mua tinh ái đã qua đê lại trong tâm hồn mấy cô thôn nữ ít cảm giác, mát mẻ, say stra...

★

BÀ CỰ dạy từ sáng sớm, xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, nấu nồi cháo để gia đình ăn sớm. Phong đi hội về khuya còn cuộn tròn trong mảnh chăn trán thủ bộ đội. U em xếp dọn giúp bà cụ, u quét vường trực chờ cụ Phong sai bảo lật vật. Ông cụ vào trong xóm giao trả nhà cho người bà con. Từ xa vắng về tiếng hô một hai đều đậm của toán lính, tập trên khu dời. Phong mở mắt, trời sáng lóa, chàng tung chăn ngồi dậy mắt cay xé vì thức khuya, đầu nặng trịch, chân tay bái hoài. vuông vai đứng dậy rồi như chợt nghĩ ra điều gì, chàng vùng chạy ra sân, lăng minh cho rắn già cốt, thở mấy hơi dài, không khí ban mai tràn ngập lòng ngọc, anh xoa chân tay cho nóng rồi ra vại nước rửa mặt, một súc lạnh tê tái truyền khắp thân làm tâm tri chàng minh mẫn dần dần. Bà cụ mắt ướt ướt vì khói bếp, cất giọng khàn khàn :

— Phong đã dậy đấy à, sao mặc áo phong phanh thế, vào đây, không có rồi lại cảm, gió độc lắm đấy.

Phong vuốt mái tóc, giọng còn ngái ngủ :

— Mẹ đang nấu cháo đấy ư, cậu đâu rồi mẹ nhỉ.

Chàng thủng thẳng bước vào nhà, ngồi bên bếp lửa. Bà cụ nắm lấy tay con.

— Góm tay mày lạnh như đồng ấy, hôm qua di hội có gì vui không ? có vấn đề gì cần thiết lắm không ? Cậu đi sang nhà bác Dậu từ sáng sớm để giao nhà cửa lại.

— Cũng vui lắm, hào hứng và nghiêm trang lắm. Anh cán bộ thanh niên huyện nói về nhiệm vụ cấp thiết của thanh niên thời đại, thanh niên làng giới thiệu con giúp văn nghệ.

Bà cụ gật gù :

— Họ cũng biết người biết của đấy chứ nhỉ.

Cụ vuốt mấy sợi tóc của Phong sờ xuống trán, giọng tròn nêu tròn mèn.

— Cậu mợ sang bên kia ở với bác Cả, con đi .. thỉnh thoảng xin phép về thăm cậu mợ nhé, nhớ giữ sức, con yếu lắm, cậu mợ chỉ có mình con thôi.

Cậu nói run run thoát ra từ đáy tim người mẹ có một hiệu lực vô cùng mạnh mẽ, chứa đựng biết bao hình ảnh triu mèn, thiết tha. Phong gõ mấy sợi tóc rối trên đầu mẹ già, giọng thiết tha :

— Con thương cậu mợ lắm. Con cũng chỉ có mình cậu mợ thôi nhưng biết làm thế nào, con đi rồi con lại về với cậu mợ luôn.

Bà cụ vỗ vào vai con :

— Thật nhớ, về luôn với cậu mợ.

Giọng bà trở nên cứng rắn.

— Ra đời, con phải làm thế nào cho xứng đáng, bằng anh bằng em, đừng để người khác dụng đến thanh danh nhà mình.

Phong không đáp, chàng chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, tinh thần từ thâm nhập vào tâm hồn chàng trẻ ôm một nhiệm

(đọc tiếp trang sau)



Một người bạn luôn luôn trung thành

Đại tiệc lẩu
SOAI KINH LAM

496, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RÁI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIÊU ĐÁI ĂN CẨN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM
496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Chai Brillantine BOBEL

Tức là xút dầu thơm thứ quý nhứt

KÝ LUÔNG
và
MAU LÊ
liché
NGUYEN-TRUNG
150, RUE GIA LONG - TEL. 21.503

LOẠN ● **tiểu thuyết của Duy Sinh** ● **LOẠN** ● **tiểu thuyết của Duy Sinh** ● **LOẠN**

vụ nồng nè của non sông, bất giác chàng thở dài nhìn ra ngoài trời hiu hiu lạnh, mây vần vũ kéo tự phương Bắc về trời man mác, trong không gian băng lạnh, có cả từng tầng mây xám ngắt như khói súng. Chàng cảm thấy mùa thu đi, đông về để báo hiệu một cuộc viễn trình, mùa thu cũng là mùa chia ly, hợp tan của bao gia đình. Chàng cảm thấy tiếng súng đang rèn rỉ trong gió đông kia cướp mất bao nhiêu hạnh phúc gia đình, cướp mất bao nhiêu nước mắt của mẹ già, tiếng súng ác liệt kia làm tan nát cả bầu trời cảm tú,

Có tiếng xi xào ngoài cổng, Phong nhín ra, ba người đang tiến vào. Chàng thì thầm :

— Có lẽ bên bắc Cả cho người sang giúp ta.

Ba người vào tới sân, Phong nhận ra Thơ và hai thanh niên hôm nọ. Chàng đứng dậy bước ra sân đón. Thơ mặc áo cánh lụa ngà ngà vàng, chiếc áo lèn màu đỏ thắm phủ trên manh quần nái thâm, nàng đẽ nhà vạt áo nâu non vì sợ vướng khi làm việc. Chiếc áo cánh lụa bó khít lấy người nàng đẽ lộ ra hai cánh tay đều đặn, dầy dà, thân thể cân đối, mập mạp. Mẫu áo len đỏ phản chiếu ánh nắng hanh, hắt lên mặt nàng màu hồng đỏ. Thấy Phong chạy ra, Thơ bén lèn lui lại sau, chủ Tư chủ nấm cúi chào Phong, nàng khe khẽ :

— Chào cậu Phong.

Bốn người cùng bước vào nhà. Bà cụ hấp hay mắt, bước ra :

— A cái Thơ, mau nhớ quá đi mắt, ra dáng lắm rồi còn gi.

Bà nhìn khắp từ đầu đến chân Thơ, khiến nàng thận

dỗ mặt cúi xuống, lấy ngón chân cái hẩy hẩy đất. Bà cụ lại phân vua không kịp trả lời :

— Mời độ nào, tóc còn cắt ngắn đến gày, nhỏ bằng tí. Thế mới biết là con gái mau nhòn, chóng già.

Bà vỗ vai Thơ :

— Phải không cháu.

Thơ ngừng mặt lèn tủm tím cười. giọng lanh lanh :

— Cháu trông bắc hơi già đi, nhưng cũng không xao lâm.

Bà cụ cười lớn, nắm tay Thơ dắt vào nhà, giọng thân mật :

— Ngồi xuống cạnh bếp lửa này cho ấm cái đã, hai ông nữa, chắc là đi đường đồng sorm thế thì già chán lâm.

— Được ạ, cảm ơn cụ.

Năm người ngồi quây quanh bếp lửa, bà cụ quay ra :

— Cậu Phong đâu rồi nhỉ. Lấy cái diều với khay chén ra đây con.

Bà quay lại :

— Hai ông là người nhà ông Cả đấy ạ.

Thơ dỗ lời hai anh.

— Bác quên rồi à. Chủ Tư chủ Nấm vẫn đi làm giúp thầy ấy mà. Con cụ Cụ Cành.

Bà cụ mắng môi suy nghĩ. Hai chàng nông phu đỡ khay chén và ống diều ở tay Phong, cất giọng oang oang :

— Cụ quên chúng con rồi à, chúng con vẫn cầy giúp bác cả thửa ruộng khu Bãi Khát ấy mà.

— À ! tôi nhớ ra rồi, già nua dâm ra lẩn đẵn, hay lảng quên lâm cơ đấy các chú ạ. Mời các chú sơi thuốc đi, ăn trầu đi chau, cho nó ấm bụng. (còn nữa)

**VIỆC NƯỚC NHÀ**

**HỘI NGHỊ GENÈVE
CHỈ CÓ GIÁ TRỊ
ĐỐI VỚI PHÁP VÀ
CHÁNH PHỦ VIỆT MINH**

ỦY BAN QUỐC TẾ kiêm soái định chiến ở Đông Dương, nhơn trả lời những câu hỏi của báo chí, có nói đến vấn đề nội bộ Việt Nam, mặc dù là cho rằng không có quyền can thiệp vào nội trị. Ông chủ tịch Desai (người Ấn Độ) nói rằng sẽ cố gắng làm cho dân chúng hai vùng Nam Bắc tới lui khỏi bị trả ngợi, cho các nhà báo làm phận sự khởi gặp phải khó khăn. Đó là thiện chí của ông Desai, cũng như thiện chí của nhiều chánh khách Ấn Độ, nhút là Thủ tướng Nehru.

Nhưng người ta không nên quên rằng đại diện của chánh phủ Việt Nam không có chấp nhận những khoản của hiệp ước định chiến và không có ký kết. Chỉ có đại diện của hai chánh phủ Việt Minh và Pháp ký mà thôi. Nước Mỹ là nước viện trợ Pháp Việt nhiều nhất cũng không có thừa nhận.

Thứ thi Hiệp định Genève chỉ có quyền lực đối với hai chánh phủ Pháp và Việt Minh mà thôi. Do đó, Ủy Ban Quốc tế đến đây chỉ có quyền xem xét việc ngưng bắn, trao trả tù binh, tập trung binh đội, và điều giao các vụ tranh chấp có tính cách quân sự.

Vấn đề nội trị hoàn toàn thuộc quyền hai chánh phủ Việt Nam và Việt Bắc. Sau khi các vấn đề quân sự giữa Pháp và Việt Minh được thu xếp xong, hai chánh phủ có quyền sắp đặt chánh trị nội bộ của mình theo ý muốn của mình. Vấn đề đi tới lui của dân chúng ở hai vùng Nam Bắc còn phải xét lại.

Trong lúc chánh phủ Bắc Việt thi hành chánh sách đảng trị, không nhận đảng phái nào khác hơn đảng Cộng Sản đệ tam, và luôn luôn dùng bộ máy Cảnh sát mà kiêm hâm nhân dân, thì dân chúng miền Nam không thấy có ích lợi gì mà đi ra Bắc. Có đi chăng, và sống ở đó được chăng, là những người có dính dấp ít nhiều với đệ tam, hoặc trong lúc ở Nam có lập nhiều công cho họ. Chỉ có chánh phủ Bắc Việt là cần cho người vào Nam để tuyên truyền, hoặc tổ chức đạo quân thứ năm.

Ông Phạm Xuân Thái, Tòng trưởng thông tin vừa cho biết chánh sách của chánh phủ là chống Nga Hoa Việt Cộng, thì rõ rệt là không đúng ngay đảng Cộng Sản đệ tam. Thế thì không có tự do đi và lại giữa hai vùng Nam Bắc Việt.

Nhu vậy, khi Ủy Ban Quốc tế nói đến sự tự do đi lại giữa hai vùng là họ tỏ ra không hiểu tình hình nước Việt Nam và không hiểu cả giá trị của Hiệp định Geneva về vấn đề ngưng bắn. Trên lãnh thổ Việt Nam, Hiệp định ấy là hiệp định tay đôi giữa Pháp và Việt Minh.

VIỆT DÂN

THÀNH PHẦN CHÁNH PHỦ CẢI TỔ

(10 Tòng-trưởng, 4 Bộ-trưởng
và 1 Thứ-trưởng)

- Thủ trưởng kiêm Bộ Nội vụ và Tòng-trưởng Bộ Quốc phòng. Ông NGÔ ĐÌNH DIỆM
- Quốc Vụ Khanh, nhơn viên trong Ủy ban Quốc phòng. TƯỚNG TRẦN VĂN SOÁI (Hồ Hảo)
- Quốc Vụ Khanh, nhơn viên trong Ủy ban Quốc phòng. TƯỚNG NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG (Cao Đài)
- Tòng-trưởng Bộ Ngoại giao. TRẦN VĂN ĐỒ (Tinh Thần)
- Tòng-trưởng Bộ Tư pháp. BÙI VĂN THỊNH (Độc Lập)
- Tòng-trưởng Bộ Thông tin và Tác chiến Tinh thần. PHẠM XUÂN THÁI (Cao Đài)
- Tòng-trưởng Bộ Tài chính. TRẦN HỮU PHƯƠNG (Độc Lập)
- Tòng-trưởng Bộ Kinh tế. LƯƠNG TRỌNG TƯỜNG (H.H.)
- Tòng-trưởng Bộ Canh nông. NGUYỄN CÔNG HÀU (H.H.)
- Tòng-trưởng Bộ Công chánh. TRẦN VĂN BẠCH (Độc Lập)
- Tòng-trưởng Bộ Kế hoạch và Kiến thiết. NGUYỄN VĂN THOẠI (Độc Lập)
- Tòng-trưởng Bộ Y tế. HUỲNH KIM HỮU (Tinh Thần)
- Tòng-trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục. NGUYỄN DƯƠNG ĐÔN (Độc Lập)
- Tòng-trưởng Bộ Xã hội. NGUYỄN MẠNH BẢO (Cao Đài)
- Tòng-trưởng Bộ Lao động và Thanh niên. NGUYỄN TĂNG NGUYỄN (T.T.)
- Tòng-trưởng Bộ Cải cách. NGUYỄN ĐỨC THUẬN (Liên hiệp Quốc gia)
- Tòng-trưởng Phụ tá Bộ Quốc phòng. HÒ THÔNG MINH (Độc Lập)
- Bộ trưởng tại Thủ trưởng Phủ, phụ trách công vụ. TRẦN NGỌC LIÊN (Độc Lập)
- Bộ trưởng Công cán ủy viên tại Thủ trưởng Phủ. PHẠM DUY KHIÊM (Độc Lập)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ. BÙI KIẾN TÍN (Độc Lập)
- Bộ trưởng Bộ Quốc gia. HUỲNH VĂN NHIỆM (Hồ Hảo)
- Thứ trưởng Bộ Nội vụ. NGUYỄN VĂN CÁT (Cao Đài)

(Gồm 4 vị trong giáo phái Cao Đài, 4 vị trong giáo phái Hồ Hảo, 3 vị nhóm Tinh Thần, 9 vị Độc Lập
Liên hiệp Quốc Gia).

MỘT LỚP ĐÀO LUYỆN DIỀN VIÊN

Mặt trận Bình dân và Mặt trận Quốc gia cứu quốc có mở một lớp đào luyện diền viên ở số 14, đường Thủ tướng Thịnh, Saigon.

Tại trụ sở Mặt trận Quốc gia cứu quốc số 40 đường Kháng Chiến Cholon sẽ mở thêm một lớp khác thu nhận những anh chị em có một trình độ văn hóa tương đối

kém. Lớp học sẽ khai giảng sáng 3-10-54 và mỗi ngày chủ nhật từ 9 giờ đến 12 giờ trưa.

Anh chị em hiếu học hãy đến ghi tên & địa chỉ trên.

T. M. ban giám đốc,
TRỊNH KHÁNH VÀNG

Thực ra thì các nhà cách mạng Nam Tư chưa chịu xét cho đến cùng lý lẽ vấn đề nguyên nhân hay bản chất « Chủ nghĩa » Sit-ta-lin. Một mặt là vì họ xuất thân từ chủ nghĩa đó ra mà đã là con đẻ của chủ nghĩa ấy thì khó lòng phê phán được xác đáng về chủ nghĩa ấy ; một mặt thì vì họ vẫn đứng về phương diện chiến thuật để thảo luận với phe phái Molt cu nên nếu khảo sát sâu xa hơn nữa thì họ e là đã lộ chiến lược vị lai của phong trào thợ thuyền ra mắt chẳng. Tuy vậy, sở dĩ họ công khai khước từ nhiều bận không chịu sửa soạn ngay từ lúc này một cuộc cải tổ quốc tế lao động, chính là còn bởi nhiều lý do khác nữa :

1.— Kể từ ngày lục địa rũ bỏ nỗi tai thương của phe phát Sit Đức chiếm đóng đến nay, kể từ ngày xảy ra mọi cuộc giải phóng đến giờ thì chủ nghĩa Sit-ta-lin đã thút lùi ở khắp các nước thuộc châu Âu, trong đó Hồng quân không giữ việc cướp chính quyền. Mặc dù Molt cu cứ việc lạc quan, mà tất cả các đảng Cộng đều phải nhượng bộ ở khắp các mặt trận trước sức tấn công của phe tư sản Tây phương, suốt từ 1944 đến mãi giây phút này.

Bao nhiêu điều phách láo rầm beng lên về chuyện « xụp đồ của chủ nghĩa để quốc » hay về chuyện « đại bại của phe phản động » đều bị thực tế cải chính một cách mỉa mai sầu độc : bảo chí Cộng mất khách vàn vụt ; nghiệp đoàn mất đoàn viên àm àm ; thái độ trùm chǎn ở trong chi bộ ; tinh chất thụ động, bất động hờ hững của chiến sĩ ; mất chân trong guồng máy chính quyền hay cai trị ; số người cảm tình, bạn đường » mỗi ngày một hớt đi ; Đảng mỗi lúc mỗi bị cô lập hơn lên ở trong giai cấp thợ thuyền và dân cày v.v...

Đó chưa phải là một cuộc đại bại : các đảng Cộng vẫn còn mạnh lắm, càng cuồng tin và càng tận tụy thêm lên khi thấy đảng viên non tuồi Đảng rời rụng và thấy mình lẻ loi, song đó cũng vẫn là dấu mòn mỏi. Còn đâu nữa cái thời bồng bột « nhân dân bốc đồng » sau khi Hitler bị lật nhào ? Chủ nghĩa Sit-ta-lin dành chịu giữ thế thủ, hạn chế sự đồ võ, « cẩu vật » địch thủ toàn bằng những trò phiêu lưu tắc hậu, kiệt lực trong mọi vụ tấn công bạo động nhưng lẻ loi eo

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NAM-TƯ ĐI ĐẦU ?

hẹp. Giải tán các cơ quan nhân dân xuất sinh từ phong trào kháng chiến, kim hǎm các cuộc thanh trừng, sa thải các tay thượng thư Cộng, kế hoạch Marshall, hiệp ước Đại Tây Dương, cản quét các vụ định công hiệp ước Thái bình dương, tê liệt các công trình quốc hóa, định luật chống « lẩn công » phối hợp các lực lượng chính trị và quân sự hội nghị Gio Neo, hiệp ước Nam Á... đó là bấy nhiêu bộ mặt củng cố chế độ tư sản của Tây phương, và đó cũng là bấy nhiêu dấu hiệu sự suy nhược của chủ nghĩa Sit-ta-lin.

Thế mà sự thối lui của Chủ nghĩa Sit-ta-lin cũng lại là sự thối lui chung của toàn bộ chủ nghĩa Cộng.

Sự thối lui này đè nặng lên các phe đối lập cũng như lên phe « được gọi là chính thức ». Xét chung cả toàn bộ phong trào thuyền biển của ý thức công cộng thì phe Chính thống và phe đối lập đều chịu thua thiệt vì cuộc thoái trào này cả.

2.— Luôn trong bao nhiêu năm ròng, phe Tờ-rốt-Ký đối lập vẫn khăng khǎng tim một hứng khởi ở trong thần kỷ này : là enote « tràn ngập cách mạng » vượt qua chủ nghĩa Sit-ta-lin, thần kỷ này được coi như là một cái nắp vung dày lèn trên nồi « súp de » đang sôi sùng sục một lòng công phản của đại chúng lao khổ. Chỉ cần hé cái nắp vung ấy lên một chút là tức thời có sự xì nồ, lật đổ bất cứ cái gì, « tràn ngập » cả phe phái thư lại của Đảng hay của Nghiệp đoàn, rồi tỏa ra thành một cuộc cách mạng.

Song tiếc thay sự thi nghiệm ở trong thực tế đã phá tan mọi ảo ảnh đó đi rồi. Đại chúng nào có tự động nhảy vào con đường cách mạng được đâu. Coi đám đông vô sản là một đội quân lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, chỉ vì có bức trường của Sit-ta-lin dựng lên nên mới cần đường họ tiến đây thôi ; nhận như vậy tức là lý tưởng hóa vô sản đi vạy. Sự suy nhược của chủ nghĩa Sit-ta-lin đúng

ở trong một cơ cấu phức tạp hơn thế nhiều, và đáng lo hơn thế nhiều nữa.

Chủ nghĩa Sit-ta-lin không phải chỉ là một cái vung, hay một bức tường : nó đã làm lệch lạc hẳn nguồn tâm lý của thợ thuyền đi mất rồi.

Đối với người chiến sĩ thì lòng trung kiên, theo kiểu Sit-ta-lin, chính là lòng tin tưởng Cộng sản của mình, mối hoài vọng tới một thế giới tốt lành hơn, cuộc đấu tranh chống khốn cực. Đến khi viễn cảnh này mất lòng tin đối với Đảng chính thức đi rồi thì có phải là bao giờ y cũng nhất thiết là thuyền nó sang phe đối lập đâu, thường thường là y hay bỗ hản cả chủ nghĩa Cộng sản đi nữa.

Cần phải nhìn tẩm thǎm kỹ của cuộc thối lui chủ nghĩa Sit-ta-lin & trong sự trạng muôn ngàn lần xảy ra rồi ấy : là không hề có sự chuyển mình từ đảng chính thức sang nhóm đối lập, mà chính lại là sự cắt đứt với phong trào. Không còn gì khó khăn bằng cái việc đòi hỏi ở một chiến sĩ bắt họ đã hiến thân mình một lần cho chính nghĩa, rồi lại phải làm lại sự hy sinh của mình thêm một lần nữa. Nỗi thất vọng của y quả là một bỗ mạng về chính trị ; mà hiện nay, ở trên thế giới này, kẽ có hàng muôn vàn xác chết : tuyệt vọng, thụ động, quay đầu về trò « xoay xở » cá nhân mang ai nấy sống, mai đây sẵn sàng theo đuôi bất cứ tên nịnh dàn phát sit nào hứa hẹn với mình là sẽ thay đổi cuộc đời này đi.

3.— Công cuộc cách mạng của Nam Tư đã không làm ngừng được cơn thoái trào kia của phong trào thợ thuyền. Cho ngay là đổi với nhiều người, Ti-tô vẫn đại diện cho một ý chí của một chủ nghĩa Cộng Sản canh tân và độc lập thực đó, song ông ta cũng chỉ là một tượng trưng cho những ai hiểu biết ông thôi. Thế mà đại đa số các dân tộc ở Tây Âu, chứ còn nói gì đến các dân tộc khác ? — đều u mê hoàn toàn đối với cuộc xung đột giữa Nam Tư và Quốc tế Thông Tin. Đối với các dân tộc ấy thì cuộc xung đột kia cũng vẫn chỉ là câu chuyện muôn thuở của một vùng thuyền mông xâu xé nhau thôi. Có vô số chiến sĩ theo chủ nghĩa Sit-ta-lin lại còn ngạc nhiên sao báo chí của

(đọc tiếp trang 34)

ĐỜI MỚI số 134

Hưởng ứng loạt bài « Phát làm thế nào ? » của bản báo chủ nhiệm, Đề Molt cu 130 đã đăng ý kiến của bạn Tạ Ký về việc « động viên sinh lực thanh niên vào công việc kiến quốc », ở kỳ này, một ý kiến mới nữa của cùng một tác giả : tờ soạn vui lòng đăng tải và chờ đợi những lời góp bàn của nhiều bạn khác nữa. Đề Molt cu là nơi diễn đàn chung của tất cả bạn đọc thân mến về tất cả mọi vấn đề. L.T.S.

T ừ khi tiếng súng nổ, thanh niên Việt Nam kẻ tinh người mê không có « trật tự » gì cả. Người thi trót lao đầu theo chủ nghĩa Quốc gia hồi 1946 và cứ đà ấy lao đầu theo một chủ nghĩa quốc tế mãi đến nay. Họ là những người tinh trong cơn sốt rét.

Một số thanh niên khác, tệ hơn, muốn trốn thực tế kinh khủng, ác độc bèn lui về thành để chìm mình trong những ly rượu mạnh, những điệu nhảy mê loạn, những âm thanh điện rồ. Rồi từ đó họ bắt đầu ngủ, một giấc ngủ dài dằng dặc hàng bảy, tám năm. Buồn nhất là trong khi im tiếng súng, trong khi nước nhà cần họ để làm lại cuộc đời chung và cả cuộc đời riêng của họ nữa, họ vẫn đang mê man...

Nhớ hồi ở bên kia tôi có được đọc tập chuyện nhỏ nhan đề là « Giấc ngủ mười năm » của tác giả Trần Lực. Câu chuyện đại dề như thế này : « Một anh nông dân bị thương trong lúc chống ngoại xâm. Anh ta được đem đến bệnh xá chữa và bỗng sinh một chứng lạ là ngủ mê mệt, ngủ đến 10 năm sau mới tỉnh dậy. Lúc anh chàng tỉnh dậy thi xã hội đã hoàn toàn đổi khác. Vợ anh ta mà mười năm trước đây là một người dàn bà nhà quê bây giờ nghiêm nhiên là bà chủ tịch xã. Con gái anh ta đang học Đại học. Thật là một giấc ngủ kỳ lạ, nhưng người ngủ có lý do chính đáng và sau khi thức tỉnh một hiện tại huy hoàng bày ra trước mắt. Giấc mộng mà mười năm trước anh ta phải xây bằng máu của mình và của dòng bão minh đã được thực hiện.

Vậy còn « giấc ngủ mười năm » của thanh niên chúng ta bây giờ để sau này thấy gì khi tỉnh dậy. Chắc chắn rằng :

« Bừng con mắt dậy thấy mình tay không ».

nghĩa là sẽ thấy đời sống cá nhân vẫn hoàn toàn hư hỏng và đời sống xã hội vẫn chưa vừa ý.

Rất dễ hiểu là trường hợp trên chỉ có một minh anh chàng kia ngủ còn trường hợp hiện nay là cả một thế hệ đương thi nhau ngủ. Bởi thế điều cần

VIỆC LÀM CẤP BÁCH
CỦA MỖI CÁ NHÂN CHUNG TA:

THÚC TỈNH

Từng cá nhân một, chúng ta hãy thức tỉnh.

Có nghĩa gì một điệu đà mê loạn, một ly rượu mạnh, một cái nhìn si dai

hay một mối tình điện rồ. Vả lại nếu những cái ấy có nghĩa di nữa thì mai kia khi xã hội đã hoàn toàn tốt đẹp ta sẽ tận hưởng.

Khi ấy rượu sẽ ngọt như nước bồ đào, nhạc sẽ êm như tiếng sáo diều và tình sẽ đẹp như thơ, như mộng. Ta sẽ không được hưởng gì hết nếu ngay bây giờ ta không tự tổ chức lại đời sống chung.

Đức Phật bảo « Tự giác nhi giác tha ». Ta cần thức tỉnh trước mới mong thức tỉnh được kẻ khác. Thế hệ ta có thức tỉnh mới mong làm người dìu dắt cho thế hệ măng to và làm nơi nương tựa cho thế hệ già cỗi. « Thanh niên là rường cột » rường cột trong việc xây dựng và cả trong việc phá hoại. Ta phải làm thế nào để người trước không buồn và người sau khỏi tiếc.

Ngay bây giờ chúng ta phải bắt đầu Mỗi ngày chúng ta bỏ ra độ vài mươi phút để ngồi yên lặng và suy nghĩ. Giữa cái không khí xô bồ, hỗn loạn của phố phường ta phải tự tĩnh tinh. Đêm khuya thanh vắng ta nên nắm gác tay trên trán để soát lại tư tưởng cùng hành động của mình. Ta phải biết thắc mắc những nỗi thắc mắc chung chung không phải những tâm sự cá nhân thường giải bày trên mặt bão.

Thật buồn khi giờ bắt cứ một tờ báo hằng ngày hay hằng tuần nào để tìm nỗi băn khoăn của Thanh niên hiện tại. Mười lần như một ta gấp toàn những nỗi lòng mê loạn, những nếp sống hỗn tạp của cá nhân.

Một người cháu gái đã hiến thân cho chủ nhân một phút diễn cường rồi thắc mắc không biết đời mình nên hướng về ngả nào. Một quân nhân đã có vợ con lại đi quyến rũ một thiếu nữ mười bảy xuân xanh để rồi tình quất ngựa Sở Khanh khi thấy cuộc tình duyên bất chính kia đã có

(đọc tiếp trang 40)

ĐỜI MỚI số 134

NHÂN BẢN MỚI ★ Hà Việt Phương ★ NHÂN BẢN MỚI

Thực ra thì các nhà cách mạng Nam Tư chưa chịu xét cho đến cùng lý về vấn đề nguyên nhân hay bản chất « Chủ nghĩa » Sit-ta-lin. Một mặt là vì họ xuất thân từ chủ nghĩa đó ra mà đã là con đẻ của chủ nghĩa ấy thì khó lòng phê phán được xác đáng về chủ nghĩa ấy ; một mặt thì vì họ vẫn đứng về phương diện chiến thuật để thảo luận với phe phái Moltcu nên nếu khảo sát sâu xa hơn nữa thi họ e là đã lộ chiến lược vị lai của phong trào thợ thuyền ra mắt chẳng. Tuy vậy, sở dĩ họ công khai khước từ nhiều bận không chịu sửa soạn ngay từ lúc này một cuộc cải tổ quốc tế lao động, chính là còn bởi nhiều lý do khác nữa :

1.— Kể từ ngày lục địa rũ bỏ nỗi tai thương của phe phát Sit Đức chiếm đóng đến nay, kể từ ngày xảy ra mọi cuộc giải phóng đến giờ thi chủ nghĩa Sit-ta-lin đã thút lùi ở khắp các nước thuộc châu Âu, trong đó Hồng quân không giữ việc cướp chính quyền. Mặc dầu Moltcu cứ việc lạc quan, mà tất cả các đảng Cộng đều phải nhượng bộ ở khắp các mặt trận trước sức tấn công của phe tư sản Tây phương, suốt từ 1944 đến mãi giây phút này.

Bao nhiêu điều phách láo rầm beng lên về chuyện « xúp đồ của chủ nghĩa để quốc » hay về chuyện « đại bại của phe phản động » đều bị thực tế cải chính một cách mỉa mai sâu độc : báo chí Cộng mất khách vùn vụt ; nghiệp đoàn mất đoàn viên àm àm ; thái độ trùm chǎn ở trong chi bộ ; tinh chất thụ động, bất động hờ hững của chiến sĩ ; mất chân trong guồng máy chính quyền hay cai trị ; số người cảm tình, bạn đường » mỗi ngày một hớt đi ; Đảng mỗi lúc mỗi bị cô lập hơn lên ở trong giai cấp thợ thuyền và dân cày v.v...

Đó chưa phải là một cuộc đại bại : các đảng Cộng vẫn còn mạnh lắm, càng cuồng tín và càng tận tụy thêm lên khi thấy đảng viên non tuồi Đảng rời rụng và thấy mình lè loi, song đó cũng vẫn là dấu mòn mỏi. Còn đâu nữa cái thời bồng bột « nhân dân bốc đồng » sau khi Hitler bị lật nhào ? Chủ nghĩa Sit-ta-lin dành chịu giữ thế thủ, hạn chế sự đồ vỡ, « cẩu vật » địch thủ toàn bằng những trò phiêu lưu tắc hậu, kiệt lực trong mọi vụ tấn công bạo động nhưng lè loi eo

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NAM-TƯ ĐI ĐÂU ?

hẹp. Giải tán các cơ quan nhân dân xuất sinh từ phong trào kháng chiến, kim hâm các cuộc thanh trừng, sa thải các tay thượng thư Cộng, kế hoạch Marshall, hiệp ước Đại Tây Dương, càn quét các vụ định công hiệp ước Thái bình dương, tê liệt các công trình quốc hóa, định luật chống « lân công » phối hợp các lực lượng chính trị và quân sự hội nghị Gio Neo, hiệp ước Nam Á... đó là bấy nhiêu bộ mặt cũng cố chế độ tư sản của Tây phương, và đó cũng là bấy nhiêu dấu hiệu sự suy nhược của chủ nghĩa Sit-ta-lin.

Thế mà sự thối lui của Chủ nghĩa Sit-ta-lin cũng lại là sự thối lui chung của toàn bộ chủ nghĩa Cộng.

Sự thối lui này đè nặng lên các phe đối lập cũng như lên phe « được gọi là chính thức ». Xét chung cả toàn bộ phong trào thuyền biển của ý thức công cộng thi phe Chính thống và phe đối lập đều chịu thua thiệt vì cuộc thoái trào này cả.

2.— Luôn trong bao nhiêu năm ròng, phe Tò-rốt-Ký đối lập vẫn kháng khẩn tim một hưng khởi ở trong thần kỵ này : là enote « tràn ngập cách mạng » vượt qua chủ nghĩa Sit-ta-lin, thần kỵ này được coi như là một cái nắp vung dày lèn trên nồi « súp de » đang sôi sùng sục một lòng công phản của đại chúng lao khổ. Chỉ cần hé cái nắp vung ấy lên một chút là tức thời có sự xi nồ, lật đổ bất cứ cái gì, « tràn ngập » cả phe phái thư lại của Đảng hay của Nghiệp đoàn, rồi tỏa ra thành một cuộc cách mạng.

Song tiếc thay sự thi nghiệm ở trong thực tế đã phá tan mọi ảo ảnh đó đi rồi. Đại chúng nào có tự động nhảy vào con đường cách mạng được đâu. Coi đám đông vô sản là một đội quân lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, chỉ vì có bức tường của Sit-ta-lin dựng lên nên mới cần đường họ tiến đây thôi ; nhận như vậy tức là lý tưởng hóa vô sản đi vậy. Sự suy nhược của chủ nghĩa Sit-ta-lin đúng

ở trong một cơ cấu phức tạp hơn thế nhiều, và đáng lo hơn thế nhiều nữa.

Chủ nghĩa Sit-ta-lin không phải chỉ là một cái vung, hay một bức tường : nó đã làm lệch lạc hẳn nguồn tâm lý của thợ thuyền đi mất rồi.

Đối với người chiến sĩ thì lòng trung kiên, theo kiểu Sit-ta-lin, chính là lòng tin tưởng Cộng sản của mình, mối hoài vọng tới một thế giới tốt lành hơn, cuộc đấu tranh chống khốn cực. Đến khi vi lê này lẽ nở mà y mất lòng tin đối với Đảng chính thức đi rồi thi có phải là bao giờ y cũng nhất thiết là chuyên nó sang phe đối lập đâu, thường thường là y hay bỗ hản cả chủ nghĩa Cộng sản di nữa.

Cần phải nhìn tẩm thẩn kỹ của cuộc thối lui chủ nghĩa Sit-ta-lin ở trong sự trạng muôn ngàn lần xảy ra rồi ấy : là không hề có sự chuyển mình từ đảng chính thức sang nhóm đối lập, mà chính lại là sự cắt đứt với phong trào. Không còn gì khó khăn bằng cái việc đòi hỏi ở một chiến sĩ bắt họ đã hiến thân mình một lần cho chính nghĩa, rồi lại phải làm lại sự hy sinh của mình thêm một lần nữa. Nỗi thất vọng của y quả là một bỗ mạng về chính trị ; mà hiện nay, ở trên thế giới này, kẽ có hàng muôn vạn xác chết : tuyệt vọng, thụ động, quay đầu về trò « xoay xở » cá nhân mang ai nấy sống, mai đây sẵn sàng theo đuổi bất cứ tên nịnh dàn phát sít nào hứa hẹn với mình là sẽ thay đổi cuộc đời này đi.

3.— Công cuộc cách mạng của Nam Tư đã không làm ngừng được cơn thoái trào kia của phong trào thợ thuyền. Cho ngay là đổi với nhiều người, Ti-tô vẫn đại diện cho một ý chí của một chủ nghĩa Cộng Sản canh tân và độc lập thực đó, song ông ta cũng chỉ là một tượng trưng cho những ai hiểu biết ông thôi. Thế mà đại đa số các dân tộc ở Tây Âu, chứ còn nói gì đến các dân tộc khác ? — đều u mê hoàn toàn đối với cuộc xung đột giữa Nam Tư và Quốc tế Thông Tin. Đối với các dân tộc ấy thi cuộc xung đột kia cũng vẫn chỉ là câu chuyện muôn thuở của một vùng thuyền mòn xauxé nhau thôi. Có vô số chiến sĩ theo chủ nghĩa Sit-ta-lin lại còn ngạc nhiên sao báo chí của

(đọc tiếp trang 34)

ĐỜI MỚI số 134

Hưởng ứng loạt bài « Phát làm thế nào ? » của bản báo chủ nhiệm, Đời Mới số 130 đã đăng ý kiến của bạn Tạ Ký về việc « động viên sinh lực thanh niên vào công việc kiến quốc », ở kỳ này, một ý kiến mới nữa của cùng một tác giả : tờ soạn vui lòng đăng tải và chờ đợi những lời góp bàn của nhiều bạn khác nữa. Bởi Mới vẫn là nơi diễn đàn chung của tất cả bạn đọc thân mến về tất cả mọi vấn đề. L.T.S.

T ừ khi tiếng súng nổ, thanh niên Việt Nam kẽ tinh người mê không có « trật tự » gì cả. Người thi trót lao đầu theo chủ nghĩa Quốc gia hồi 1946 và cứ đà ấy lao đầu theo một chủ nghĩa quốc tế mãi đến nay. Họ là những người tinh trong cơn sốt rét.

Một số thanh niên khác, tệ hơn, muốn trốn thực tế kinh khủng, ác độc bèn lui về thành để chìm mình trong những ly rượu mạnh, những điệu nhảy mê loạn, những âm thanh điện rồ.

Rồi từ đó họ bắt đầu ngủ, một giấc ngủ dài dằng dặc hàng bảy, tám năm. Buồn nhất là trong khi im tiếng súng, trong khi nước nhà cần họ để làm lại cuộc đời chung và cả cuộc đời riêng của họ nữa, họ vẫn đang mê man...

Nhớ hồi ở bên kia tôi có được đọc tập chuyện nhỏ nhan đề là « Giấc ngủ mười năm » của tác giả Trần Lực. Câu chuyện đại dề như thế này : « Một anh nông dân bị thương trong lúc chống ngoại xâm. Anh ta được đem đến bệnh xá chữa và bỗng sinh một chứng lạ là ngủ mê mệt, ngủ đến 10 năm sau mới tỉnh dậy. Lúc anh chàng dậy thi xã hội đã hoàn toàn đổi khác. Vợ anh ta mà mười năm trước đây là một người dàn bà nhà quê bây giờ nghiêm nhiên là bà chủ tịch xã. Con gái anh ta đang học Đại học. Thật là một giấc ngủ kỳ lạ, nhưng người ngủ có lý do chính đáng và sau khi thức tỉnh một hiện tại huy hoàng bày ra trước mắt. Giấc mộng mà mười năm trước anh ta phải xay bằng máu của mình và của đồng bào mình đã được thực hiện.

Vậy còn « giấc ngủ mười năm » của thanh niên chúng ta bây giờ để sau này thấy gì khi tỉnh dậy. Chắc chắn rằng :

« Bừng con mắt dậy thấy mình tay không ».

nghĩa là sẽ thấy đời sống cá nhân vẫn hoàn toàn hư hỏng và đời sống xã hội vẫn chưa vừa ý.

Rất dễ hiểu là trường hợp trên chỉ có một minh anh chàng kia ngủ còn trường hợp hiện nay là cả một thế hệ đương thi nhau ngủ. Bởi thế điều cần

nhất là phải GẤP RÚT THỨC TỈNH. Muốn cả một thế hệ Thanh niên thức tỉnh ta nên bắt đầu bằng cách TỰ THỨC TỈNH.

Ta có tinh mới dù tri sáng suốt để chọn con đường đi, để phân đoán mọi việc. Ta có tinh mới không bị lợi dụng. Ta có tinh mới khỏi bị lối tuyên truyền ngọt như mía lùi của bất cứ một ai cầm dỗ.

Người thanh niên phải chọn một lý tưởng để phụng sự bất kỳ quốc gia hay quốc tế miễn là lý tưởng ấy không phản bội nhân dân. Muốn thế không phải làm hấp tấp như ta chọn một chiếc áo sơ mi hay một món nữ trang. Chọn một lý tưởng còn khó

của TẠ KÝ

hơn chọn một người yêu vì ở trên đời có hàng trăm người đáng để ta yêu chứ lý tưởng thi chỉ có một. Việc làm phải hết sức thận trọng. Phải bình tĩnh mà muốn bình tĩnh thi ngay bây giờ chúng ta phải thức tỉnh.

Nhiệm vụ chúng ta trong giai đoạn này quá lớn lao. Nếu quàng cái nhiệm vụ ấy vào vai một bọn người đang mắt nhắm mắt mở như chúng ta thi chắc chắn chúng ta sẽ bước càn xuống hố, mang theo luon lòng hoài vọng của bao kẻ khác.

Vào thế hệ trước, Tú Xương đã buông xuôi :

« Thiền hạ có khi đang ngủ cả,
« Việc gì mà thức một mình ta ».

Nhưng cái xã hội của Tú Xương lúc ấy đang di vào cõi chết, một sự chết dần, chết mòn dưới ách đô hộ Pháp. Xã hội ta nay đang từ cõi Chết ra cõi Sống vì thế nhất định thế hệ ta phải nhiều sinh khí hơn thế hệ cũ kia.

Ta phải tỉnh để « Tim sớm mai mà xin một nụ cười » như Xuân Diệu bảo. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm những màu xanh, sắc đỏ để tô lại khung đời như chàng thi sĩ từng ước nguyện :

« Cho tôi xin, cho tôi xin sắc đỏ,
« Xin màu xanh vĩ tô lại khung đời ».

(đọc tiếp trang 40)

VIỆC LÀM CẤP BÁCH CỦA MỖI CÁ NHÂN CHUNG TA:

THÚC TỈNH

Từng cá nhân một, chúng ta hãy thức tỉnh.

Có nghĩa gì một điệu đàm mê loạn, một ly rượu mạnh, một cái nhìn si dai hay một mối tình điện rồ. Vả lại nếu những cái ấy có nghĩa đi nữa thì mai kia khi xã hội đã hoàn toàn tốt đẹp ta sẽ tận hưởng.

Khi ấy rượu sẽ ngọt như nước bồ đào, nhạc sẽ êm như tiếng sáo diều và tình sẽ đẹp như thơ, như mộng. Ta sẽ không được hưởng gì hết nếu ngay bây giờ ta không tự tổ chức lại đời sống chung.

Đức Phật bảo « Tự giác nhi giác tha ». Ta cần thức tỉnh trước mới mong thức tỉnh được kẽ khác. Thế hệ ta có thức tỉnh mới mong làm người du diết cho thế hệ măng tơ và làm nơi nương tựa cho thế hệ già cỗi. « Thanh niên là riềng cột » riềng cột trong việc xây dựng và cả trong việc phá hoại. Ta phải làm thế nào để người trước không buồn và người sau khỏi tiếc.

Ngay bây giờ chúng ta phải bắt đầu Mỗi ngày chúng ta bỏ ra độ vài mươi phút để ngồi yên lặng và suy nghĩ. Giữa cái không khí xô bồ, hỗn loạn của phố phường ta phải tự tĩnh tâm. Dùm khuya thanh vẫn ta nên nắm gác tay trên trán để soát lại tư tưởng cùng hành động của mình. Ta phải biết thắc mắc những nỗi thắc mắc chung chung chứ không phải những tâm sự cá nhân thường giải bày trên mặt báo.

Thật buồn khi giờ bắt cứ một tờ báo hằng ngày hay hằng tuần nào để tìm nỗi băn khoăn của Thanh niên hiện tại. Mười lần như một ta gặp toàn những nỗi lòng mê loạn, những nếp sống hỗn tạp của cá nhân.

Một người cháu gái đã hiến thân cho chủ nhân một phút điện chisp rồi thắc mắc không biết đời mình nên hướng về ngả nào. Một quan nhân đã có vợ con lại đi quyền rũ một thiếu nữ mười bảy xuân xanh để rồi tình quất ngựa Sở Khanh khi thấy cuộc tình duyên bất chính kia đã có

TÌNH HÌNH QUỐC TẾ CÓ THỂ BỚT CĂNG THẮNG KHÔNG ?

Bài dưới đây của Georges Régassi đăng trong báo Thụy Sĩ « Gazette de Lausanne » có nhiều ý kiến xác đáng. Xin trích dịch để hiến bạn đọc. L.T.S.

Tật là câu mơ hồ nêu hỏi : « Có thể bớt căng thẳng trong tình hình quốc tế không ? »

Trong khi bất hòa không ngọt tăng thêm không những giữa lai khói Đông, Tây và còn giữa các cường quốc Tây minh nữa, trong khi tại eo biển Đài Loan, có cuộc gãy hấn công khai giữa Trung hoa cộng sản và Trung Hoa quốc gia, đồng minh với Mỹ, trong khi thất bại của cộng đồng phòng thủ Âu châu gây ra sứt mẻ trong mặt trận Tây ninh làm hủ hại cuộc bang giao Đức Pháp và có thể liên lụy lớn đến khả năng phòng thủ Âu châu, mà nói đến sự bớt căng thẳng quốc tế, có khác nào trò đùa.

Tuy nhiên... cuộc hòa bình mà người ta nhắc tới hoài, bắt buộc phải cố gắng thường trực, phải hao tâm tổn chí không ngừng. Tôi là một trong những người chủ trương rằng không nên thối chí trong việc tìm kiếm những phương tiện thích ứng để cho tình hình chánh trị bớt găng. Khi mà các việc không ổn thỏa, lại càng cố gắng thêm nữa.

Điều làm nguy hại cho hòa bình hơn hết, là cuộc tranh đua chế tạo vũ khí nguyên tử. Vẫn có những phương tiện có thể thực hành được, để chấm dứt lần lần cuộc tranh đua ấy. Phương tiện đã được tặng hoàn cầu là kế hoạch của Tổng thống Eisenhower bày tỏ lần thứ nhứt hồi tháng chạp 1953; kế hoạch này đề nghị lập trong khuôn khổ L.H.Q. một cuộc hợp doanh, một « hằng quốc tế » nhằm mục tiêu chế ngự nguyên tử năng và áp dụng nó vào những việc sản xuất hơn là việc phá hoại; do theo đó, thi phải gop những nhiêu liệu nguyên tử vào cuộc hợp doanh chờ không dùng vào mục tiêu quân sự.

Đây là một cuộc hợp tác chẽ giữa những nước hội viên trong hợp doanh, dưới hình thức trao đổi những tin tức khoa học, những kỹ thuật già và phân phối các nhiên liệu nguyên tử.

Bây giờ là việc đã hoàn thành được

một phần rồi : bảy nước Mỹ, Pháp, Anh, Bỉ, Gia nã đại, Úc đại lợi và Nam Phi châu, đã thỏa hiệp cùng góp những cố gắng để có thể trong một phần nào đem nguyên tử năng ra khỏi lực lượng binh bị mà dùng nó vào công việc hòa bình, bỏ ra ngoài hết các toan tính về chánh trị hay lý tưởng.

Sự áp dụng nguyên tử năng trong kỹ nghệ đã tiến bộ lớn lao, tiến bộ đếnỗi người ta không thể tưởng tượng được hồi cách vài tháng trước; người ta đã dụng được những máy nguyên tử sẵn xuất điện khí.

Tại Na Uy, đã có một nhà máy chạy suốt đêm ngày, tại đó người ta nghiên cứu việc dùng nguyên tử năng muôn tin, vì nếu có thì tương lai thật mờ tối.

Hiện trạng thế giới là một trạng thái « không gãy hấn » hay có thể nói là một trạng thái hưu chiến giữa hai khối nghịch nhau. Cuộc hưu chiến này không vững vàng, thường cửu. Nó còn tồn tại được bao lâu nữa ?

Hiện nay có những cuộc xung đột âm ỉ, những lò thuốc nổ, có thể biến chuyển sự hưu chiến thành một cuộc khủng hoảng quốc tế nguy hiểm.

Trong thời đại này, bạo động không giải quyết được gì. Tất cả các nước, kể cả Nga nữa, đều chịu tai nạn rùng rợn nếu xảy ra cuộc chiến tranh không lõi. Nhơn loại nếu không loại trừ được các vũ khí ác liệt, sẽ lao mình vào một tai nạn bất ngờ.

Đến lúc có thể xây dựng những máy phát động nguyên tử năng để giúp vào sự sản xuất kinh tế, nhà máy nguyên tử sẽ thực hiện một trong các nhiệm vụ chánh của nó là phụng sự hòa bình, nâng cao mục sah-hoạt và những khả năng kỹ nghệ của những xứ còn chậm tiến về kinh tế.

Đúng như lời của ông Longchambon, thủ trưởng Pháp chuyên trách về Nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, « rồi đây, nguyên tử năng sẽ giúp cho các xứ nghèo động lực, có được những cơ sở nguyên tử; lập những cơ sở này tất nhiên phiền phức lắm song sẽ khởi đầu đúng đắn than đốt trong nhiều năm. Sự gop chung những cố gắng về nguyên tử năng để giúp ích cho nhơn loại, thật đúng với lý tưởng hòa bình ».

Cộng tác của 7 nước nói trên mới chỉ là bước đầu. Trong ý tưởng của Tổng thống Eisenhower, phải có cuộc hợp tác của tất cả các quốc gia nữa. Từ trước đến giờ, Nga vẫn từ chối, không tham dự. Đó là điều đáng tiếc. Vì Nga đứng vào hàng những « cường quốc nguyên tử » tiến bộ nhất, có những nhà bác học Nga danh tiếng; nếu họ có thể liên kết với tất cả những nhà bác học hoàn cầu thì tiến bộ sẽ mau lẹ hơn, sự căng thẳng quốc tế sẽ giảm bớt và có thể mở đường cho cuộc thương thuyết hẫu cẩm đoán nhưng thử vỡ khỉ tàn sát quá nhiều người và đồng thời hạn chế các vũ khí khác.

Trái lại, nếu Nga cương quyết đi riêng biệt, cứ chỉ áy sẽ có thể giải thích như sau này: Nga quyết định dùng nguyên tử năng vào những mục tiêu chiến tranh; như vậy cuộc cđ động hòa bình của Nga không còn ý nghĩa gì nữa, dầu đối với những người muốn tin ở sự thành thật của Nga.

Nga có nhứt quyết đúng riêng biệt mãi không ? Điều ấy, người ta không muôn tin, vì nếu có thì tương lai thật mờ tối.

Hiện trạng thế giới là một trạng thái « không gãy hấn » hay có thể nói là một trạng thái hưu chiến giữa hai khối nghịch nhau. Cuộc hưu chiến này không vững vàng, thường cửu. Nó còn tồn tại được bao lâu nữa ?

Hiện nay có những cuộc xung đột âm ỉ, những lò thuốc nổ, có thể biến chuyển sự hưu chiến thành một cuộc khủng hoảng quốc tế nguy hiểm.

Trong thời đại này, bạo động không giải quyết được gì. Tất cả các nước, kể cả Nga nữa, đều chịu tai nạn rùng rợn nếu xảy ra cuộc chiến tranh không lõi. Nhơn loại nếu không loại trừ được các vũ khí ác liệt, sẽ lao mình vào một tai nạn bất ngờ.

Nếu nhơn loại đạt được mục đích ấy, nếu có thể trong một cuộc hợp tác quốc tế rộng rãi, đem nguyên tử năng phục sự toàn thề loài người, khi đó sẽ có những viễn ảnh lớn lao cho phúc lợi cho loài người và sự khai thác thế giới.

Chúng tôi muốn tin rằng rút cuộc sự khôn ngoan sẽ thắng lợi. Song người ta không nên bỏ lỡ cơ hội hi hữu trong lúc này để có thể giảm bớt căng thẳng quốc tế.

Đối với thanh niên hoàn cầu, phải gop cho họ một tương lai khác hơn là cuộc chiến tranh nguyên tử.

ĐỜI MỚI số 134

THÀNH PHỐ ORLÉANSVILLE KHÔNG CÒN CÓ NỮA !

TẤT CẢ dòng hồ ở thành phố Orléansville ngừng chảy vào lúc 1 giờ 11 phút. Im lặng đê nặng xuống khắp nơi. Vạn vật bình như đang đợi giờ phút yên nghỉ cuối cùng.

Những phút trước cũng không có gì khác với những ngày thường. Cửa sổ cửa khách sạn Baudoin vừa khép lại. Và ở vườn hoa, một người dân A-Rập nằm dài trên bồn cỏ nhìn một cặp vợ chồng âu yếm nhau trên bao lom của một ngôi nhà sang trọng. Ở ngã tư Paul Bert, một số người Âu, đứa hai bàn tay lên cầu xé mặt mày... nhìn chòng con bị chôn sống mà không biết làm thế nào để cứu chữa được.

Bệnh viện mới cất xong, có đầy đủ những dụng cụ tối tân... bây giờ không còn nữa. Các bác sĩ, y sĩ cứu chữa nạn nhân trên bờn, ngoài sân dưới ánh sáng ngọn đuốc. Những bóng đèn thấp thoáng di qua. Hai người sống lại khiêng một người vừa qua bên kia thế giới. Theo tục lệ hối giáo thì người chết phải được chôn cất ngay lúc đã tắt thở. Không biết con số chắc chắn là bao nhiêu về số dân ông, dân bà và con trẻ đã được đem ra nghĩa địa sau khi xảy ra tai nạn...

Ông Saïah Menouar, nghị sĩ thành phố Alger xuống phi cơ vào ngày thứ sáu được tin là gia đình ông gồm 16 người không còn một ai nữa. Cả gia đình ở Beni Rached. Theo các nhà chuyên môn, hình như trung tâm cuộc địa chấn ở nơi đây, thê

khác bị thương. Mặt và mình mầy nhuộm đầy máu.

Dưới ánh sáng ngọn đuốc, một cảnh thảm khốc bày ra: ở đây, một chiếc sọ dừa bị nghiền nát nằm lún lóc giữa vũng máu, một cánh tay chôn chặt giữa một đống đá cao đến 4 thước, chỗ kia xác một người đàn bà, bên cạnh một cánh chân của một em bé đang còn cựa quậy.

Những người dân bà vừa người Âu, vừa người bản xứ kêu la thảm thiết, đứa hai bàn tay lên cầu xé mặt mày... nhìn chòng con bị chôn sống mà không biết làm thế nào để cứu chữa được.

Gần 1400 người chết ? Nhưng ai biết được bao nhiêu dân ông, bao nhiêu dân bà, con trẻ còn nằm vùi dưới đống gạch vụn ? Rồi ban ngày, lúc mặt trời lên, một mùi hôi thối bốc lên, biến thành phố Orléansville thành một lò sát sinh. Những người sống sót vẫn chưa chịu đi. Ai đã nỡ bỏ thành phố. Nhà cửa thi đã đổ nát. Nhưng đất vẫn còn cưa quây. Mỗi ngày, máy địa chấn lại ghi thêm vài cuộc động đất nữa.

Có lệnh cấm không ai được bước chân vào một dinh thự công cộng hay nhà cửa của đồng bào. Ban đêm tất cả dân thành phố Orléansville và ở thung lũng Cheliff ra ngủ ở ngoài vườn nho, vườn cam hay trong cánh rừng phi lao...

Con người ngầm chung ở loài vật để đoán nguy biến. Họ nhìn vào bồ câu. Mỗi lần, đất sấp động, bồ câu lại vụt bay lên không. 6 giờ trước lúc

(Viết lược theo bài của G. Reyer)

GIANG TÂN

(đọc tiếp trang 41)



Cảnh tàn phá ở Orléansville

thảm hơn nữa là cả dãy nhà của dân A-Rập ở Beni Rached, không còn có ai sống sót để tường thuật lại sự thiệt hại về nhân mạng. Nhưng bằng chứng còn lại nhanh chóng: nhà cửa bị san bằng, đường sá bị cắt khúc, núi bị lở, suối ngầm mọc lên...

Gần 1400 người chết ? Nhưng ai biết được bao nhiêu dân ông, bao nhiêu dân bà, con trẻ còn nằm vùi dưới đống gạch vụn ? Rồi ban ngày, lúc mặt trời lên, một mùi hôi thối bốc lên, biến thành phố Orléansville thành một lò sát sinh. Những người sống sót vẫn chưa chịu đi. Ai đã nỡ bỏ thành phố. Nhà cửa thi đã đổ nát. Nhưng đất vẫn còn cưa quây. Mỗi ngày, máy địa chấn lại ghi thêm vài cuộc động đất nữa.

Có lệnh cấm không ai được bước chân vào một dinh thự công cộng hay nhà cửa của đồng bào. Ban đêm tất cả dân thành phố Orléansville và ở thung lũng Cheliff ra ngủ ở ngoài vườn nho, vườn cam hay trong cánh rừng phi lao...

Con người ngầm chung ở loài vật để đoán nguy biến. Họ nhìn vào bồ câu. Mỗi lần, đất sấp động, bồ câu lại vụt bay lên không. 6 giờ trước lúc

14

ĐỜI MỚI số 134

15

TẠM HỜI PHỤ NỮ

★ của GINA LOMBROSO ★ SONG NHẤT NỮ thuật ★

Tinh yêu của họ biến đổi lên xuống theo sự thay đổi của người đàn bà về dáng dấp màu da,... Cùng một lúc, họ có thể mê nhiều người vì các người đó đều có những nét mà họ thích. Cũng do ái tình của họ dựa vào sự thèm chính phục nên họ mê người đàn bà họ chưa có, không có, hơn người đàn bà họ đã có, như yêu vợ chưa cưới hơn vợ đã cưới chẳng hạn.

Còn đối với đàn bà, ái tình của họ dựa trên lý trí nhiều hơn dù bản chất phụ nữ thiên về tình cảm. Vẻ đẹp của đàn ông đối với họ chỉ là phụ. Trong chuyện yêu đương, họ muốn đặt một cán cân, cân bằng tình yêu của đàn ông với họ với các sự hy sinh và công việc họ làm cho đàn ông. Cũng vì vậy nên họ muốn các lời lẽ phải được tôn trọng triệt để và vĩnh viễn.

Đối với đàn bà, tình yêu phải dựa vào sự tôn kính nữa. Họ không thể yêu một người đàn ông mà họ không thấy kính trọng chút nào dù những người được họ kính trọng chưa chắc họ đã yêu. Như vậy tức là muốn họ yêu, ít nhất phải được họ kính. Nếu khi ta thấy họ mê một người trai tăm thường là bởi vì trước mắt họ, người trai đó vẫn đáng kính, các sự chê bai chỉ là vu khống, ganh ghét gây nên.

Một khi họ biết rằng người họ đang khinh, họ sẽ không thể nào yêu cho được! Ta thấy rằng điều này trái với đàn ông; vì đàn ông có thể yêu đến chết một cô gái hư, lảng loàn.

Cũng do sự mê người họ kính nên phụ nữ say đắm các đàn ông họ gặp, khi những người đó có chức vị cao, nhiều danh vọng. Điều này không đáng trách, vì có thể mới xứng với cách hy sinh của họ dành cho người họ yêu.

Yêu đối với đàn bà là hy sinh, dồn hết tâm lực vào người yêu để giúp ích cho người ấy cho nên tình yêu đó có thể thay thế bằng tình yêu người hoan hỉ, như một thiếu nữ

thất vọng yêu đương sẽ dễ làm ni cô, bà phuộc hay nữ y tá, còn một thanh niên thất vọng yêu đương dễ đi đến chỗ tự tử hay dứt mọi tơ vương, làm lại cuộc đời cô độc một cách kiên cường!

Tình yêu của đàn bà gần tinh mâu tú, vì vậy nên, người mẹ có thể yêu con mạnh hơn yêu chồng. Và người đàn bà thương kẻ yếu đau, kẻ xấu số rủ ro hơn là người sung sướng may mắn, không cần sự giúp đỡ của họ. Do đó, đứa con ốm yếu gầy gò được mẹ chiều chuộng hơn đứa mạnh khỏe.

Yêu là tận tụy phục vụ người mình yêu nên khi đã yêu ai, họ dồn hết tình cảm vào người ấy, dành thời giờ cho người ấy và nghĩ đến người ấy trong nhiều giờ phút của cuộc đời. Trong khi đó, người đàn ông chỉ tìm hạnh phúc cho riêng mình nên chỉ nghĩ đến người họ yêu khi cần đến!

Để trong một tình yêu tuyệt vọng đàn bà cũng dồn cả say sưa, cho nên người vú em đã dành cho đứa nhỏ của chủ mọi tình yêu như đối với chính con mình để. Họ đã khóc khi phải xa đứa bé, và dù chẳng cùng giao coppia, máu mủ, suốt đời họ không quên bóng hình đứa bé họ châm nom thuở dạo nào.

Tình yêu của đàn ông ly khai với nghề nghiệp họ, còn tình yêu của đàn bà hòa lẫn với nhiệm vụ họ. Đàn ông chỉ tìm ở tình yêu một thú vui, sự giúp đỡ, nguồn an ủi vì họ còn mắc việc lo lắng bên ngoài. Đàn bà có thể quên hết cả vú trù, tập trung tâm trí vào người yêu dấu vì nhiệm vụ của họ ở đời này là yêu thương. Yêu thương sẽ kích thích họ làm việc, tô điểm cuộc sống của họ.

Như trên đã nói, tình yêu của đàn bà gần với tình mẫu tử nên đàn bà muốn đàn ông xú với họ cũng như con xú với mẹ. Đứa nhỏ thiết tha vô cùng mẹ nó, ghen tức khi thấy mẹ nó

au yếm đứa trẻ khác, muốn mẹ chỉ quý có mình.

Thì người vợ cũng muốn chồng thiết tha đến họ như con yêu mẹ, đòi hỏi như đòi hỏi mẹ. Than ôi! Sự thật đàn ông đâu có vậy!

Người đàn ông càng yêu thêm người đàn bà nào tỏ ra kinh phục họ. Họ có thể yêu mà không kinh phục người họ yêu, nhưng họ không thể yêu khi người họ yêu, không kinh phục họ. Do đó, một phương pháp để giữ ái tình là vợ cần trọng vọng chồng. Và người chồng thường cố gắng cho vợ rõ tài năng minh, muôn vợ chứng kiến các phút vinh quang của mình hòng nể và minh hơn.

Đứng trước phụ nữ, đàn ông thường làm ra vẻ trịnh trọng, khéo léo, tài giỏi chính cũng nhằm mục đích gây uy tín, kéo tình yêu về.

Đàn bà muốn đàn ông hơi ghen một chút, vì họ biết rằng đó là một phương pháp duy trì hạnh phúc, đồng thời họ mới có thể hạnh diện, tự hào rằng họ có giá trị hơn người nên chồng mới sợ mất họ, phải ghen.

Nhưng đàn bà ghen mới mạnh. Họ muốn chiếm độc quyền trái tim đàn ông vì chính họ cũng đã hiến cả lòng họ cho người ấy, vậy thì họ ghen, và họ ghen cả với vật gì đã làm cho người chồng châm chích vào đó quá mà quên mất họ.

Cũng cần nói thêm là tuy đàn ông chú ý đến vẻ đẹp của đàn bà mà sao các đàn bà xấu vẫn có chồng. Đó là bởi trước mắt người chồng vào người yêu dấu vì nhiệm vụ của họ ở đời này là yêu thương. Yêu thương sẽ kích thích họ làm việc, tô điểm cuộc sống của họ.

Như trên đã nói, tình yêu của đàn bà gần với tình mẫu tử nên đàn bà muốn đàn ông xú với họ cũng như con xú với mẹ. Đứa nhỏ thiết tha vô cùng mẹ nó, ghen tức khi thấy mẹ nó

Cũng may, hôn nhân là một bảo

(đọc tiếp trang 32)

NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG

của một số bạn gái Đô thành SAIGON - CHOLON

phóng sự của PHONG LAN



CHÚNG tôi, năm người bạn gái họp mặt nhau vào một sáng chủ nhật. Đang bàn dở một vấn đề khác, đột nhiên chị Mai — một nữ công chức, và cũng là chủ nhân — hỏi : « À, các chị có đọc những bài « Người chồng, người vợ lý tưởng » trong báo « Đời Mới » không đấy ?

Có, có chứ !

Mấy cái miệng

nha nhao lên trả lời.

Vậy xin phép các chị, tôi xin lái câu chuyện qua một vấn đề khác thân mật hơn là câu chuyện chúng ta đang nói, và cũng có ích hơn nữa. Trước hết, tôi xin hỏi các chị : Người chồng lý tưởng của các chị phải thế nào : Hai phương diện tinh thần và vật chất.

Bình — cô bạn bé nǚ sinh — dí dỏm ngắt lời :

Chắc chị định phóng sự điều tra để viết lên « Đời Mới » chứ gi ?

Mai gật đầu, ồm ờ : Có lẽ và cũng không có lẽ, nhưng thôi, đừng dài giọng ván vự nữa. Bắt đầu nhập đề đi. Trước hết, chị Trú — theo vòng tay phải — chị cho tôi biết ý kiến chị.

Trú — một nǚ tư chức, 23 tuổi, xinh đẹp — trả lời rất đẽ dặt và giọng nói từ tốn êm êm :

Trú không đòi hỏi cái gì quá đáng cả. Người chồng lý tưởng có nghĩa là một người chồng có mấy điều kiện sau đây ! Mạnh khỏe, nghĩa là không hay bệnh tật chứ không phải một lực sĩ bắp thịt cuồn cuộn đâu đấy. Và phải cao hơn Trú. Đây là phần « xác » còn « hồn » thì : Có một sức hiếu biết khả quan, từng trải về đời đủ sức dẫn dắt tôi. Có nghị lực, kiên nhẫn để giữ vững bản ngã trước mọi thất bại mọi biến cố ở đời. Phải thành thật yêu tôi, thông cảm với tôi, thê thôi. Các chị có thấy là quá đáng không ?

Xuyên — 25 tuổi, một Tiêu thương gia, có vẻ mặt luôn trầm ngâm lên tiếng :

Tôi đồng ý với chị Trú, nhưng tôi muốn thêm vào phần tinh thần vài điều kiện theo ý tôi : Người chồng

lý tưởng phải hợp với vợ về mọi phương diện mới có hạnh phúc được. Đừng nô lệ đại gia đình ; nếu được một người chồng « cỏi cút » càng tốt ! Không hiểu các chị làm sao chứ tôi sợ cảnh làm dâu lâm ! khồ lâm ! Bởi vì tôi đã từng được chứng kiến nhiều dâu vợ chồng chỉ vì một bà mẹ chồng mà phải bỏ nhau. Làm sao mà yêu thương nhau, đối xử, ăn ở với nhau hết lòng được khi ta luôn phải nơm nớp lo âu dõi mắt soi mói, ghen ghét của mẹ chồng ?

Gớm ! Chị làm như bà mẹ chồng nào cũng ác thế cả đấy. Tôi thi tôi cho người đã sinh ra chồng ta, nâng giác chồng ta thủa bé, bây giờ ta cũng phải có bồn phận xem như mẹ ta vậy.

À, Xuyên lắc đầu — đó là lý thuyết, chị đã thực hành, đã sống trong cái cảnh khổ khồ của mẹ chồng con dâu bao giờ chưa dã ? Hai chị tôi lấy chồng cũng ở trong cảnh ấy ; mỗi lần về nhà là khóc lóc kề lề với mẹ tôi. Bởi thế, nên tôi cầu trời cho tôi không phải gặp cái cảnh như thế.

Còn điều kiện gì nữa không, về người chồng lý tưởng của chị ?

Xuyên mỉm cười : Còn một điều nữa : Đó là phải trung thành. Tôi ghét và sợ những người đàn ông lang chay vợ nợ con kia lắm ! Chẳng thà độc thân cả đời còn hơn phải sống cái cảnh lo lắng chồng đem san sớt tình cho kẻ khác.

Duyên — một cô thợ thêu, 22 tuổi, duyên dáng như tên cô, và một đôi mắt đẹp, ít nói.

Đến phiên tôi, tôi xin lỗi chị Xuyên vì ý kiến tôi hoàn toàn khác ý chị.

Không sao, chị cứ cho biết. Xuyên bảo.

Vàng, tôi thú thực rằng tôi không sợ phải làm dâu cũng như không sợ chồng ngoại tình, bởi vì tôi nghĩ rằng : ta có thể thay đổi mọi hoàn cảnh bằng tấm lòng tốt của ta. Phụ

vào mọi đức tính mà chị Trú đã nói, tôi muốn chồng tôi phải có hai đức tính — đó là hai đức tính cần thiết nhất để đo giá trị con người : lòng tốt và nhân cách. Hơn nữa, chồng tôi phải yêu trẻ con, như tôi.

Tôi học rất ít nên không hiểu gì nhiều về mọi tư tưởng, triết lý cao siêu, nhưng tôi nghĩ rằng : Một người đã có lòng tốt là đã có tất cả, người ấy sẽ luôn tự bằng lòng minh cho đến lúc nhắm mắt, buông tay vĩnh biệt cuộc đời. Và, thura các chị, tôi muốn tìm một người chồng như thế, dù ít học còn hơn là những ông chỉ có cái vốn chử mà không có cái vốn đức hạnh.

Mai gật gù : « Chị Duyên thảm thủy lâm ! ai dám bảo chị thiểu học và không hay nói. Nào ! đến phiên Bình, cô nǚ sinh mười lăm của chúng tôi ! » Bình cười e thẹn : « Em, chả biết gì mà nói cả, em còn bé mà ».

Bé ! — Mai bùi môi — mười lăm là đã có chồng có con được rồi đấy cô ạ ! Thôi nói đi, các chị nghe nào !

Bình nói nhỏ, tay mân mê thành bàn, không dám ngước lên :

Em, em thích người chồng lý tưởng đừng xấu quá, và phải học cao.

Úi già ! Cao tới đâu hở Bình ? Cứ nhân nhà ? Bình đỏ ửng hai má : Chị lại chế em rồi ! Vâng, nghĩa là đủ sức dạy em thêm.

Ồ ! Thế em muốn chồng em sẽ là giáo sư em nữa ư ? — Mai hỏi.

Càng đỡ học phi ! Xuyên thêm.

Các chị muốn làm em không nói nữa phải không ?

Thôi — Duyên lên tiếng — Các chị cứ để em Bình tiếp.

Còn điều kiện gì nữa Bình ?

Phải chịu chuộng em, yêu em, đừng bay giận dỗi.

Nghĩa là nếu nữa đêm em có đòi ăn kẹo thì phải chạy đi cỗ kiêm mua ngay chứ gi ?

Bình cãi : Ô ! không phải thế đâu ! em nói chịu cái khác kia ! Và nhất là

(xem tiếp trang 32)



của cô MAI THANH ANH

T hơ cũng như các bộ môn khác phải theo một hướng di làn mạnh. Dầu ta có dẽ tinh mây di chặng nữa cũng không thể nào tha thứ khi được đọc những câu thơ than vãn nhớ nhung dẽ bộc lộ nỗi lòng của cả nhân loại hèn.

Một thời xa xưa X.D đã tự thú, tự kết án mình:

Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vờ vẫn cùng mây.

Đúng lắm! vẫn nhân thi sĩ thời đại ấy, đa số không nhìn, hay không dám nhìn cuộc sống « xô bồ ». Họ « Ngõ ngách » trước đôi hàng « chấn song » của lịch sử. « Vợ vẫn », « run rẩy » trốn chạy thực trạng của xã hội dẽ rồi vùi lấp chí khỉ bằng những câu :

Yêu là chết trong lòng một ít,

« Yêu tha thiết.. thế vẫn chưa đủ, rồi còn khóc, rồi oán trách hึง hờ, khóc lóc cho lầy lội nấm mồ của người bạc phận ! » Nhưng sau X.D. cũng như các văn nhân thi sĩ khác cầu tiến bộ thấy cần phải lột xác dẽ chát đứt và khai tử mây dứa con què quặt bệnh hoạn ấy. Họ đã làm.

Áy thế mà nay có những nhà thơ ở giữa xã hội này vẫn còn « ngo ngách » dẽ có những hồn thơ « ngo ngách » lạc lõng như hoa quả trái mùa.

Những câu :

Thôi rồi...

Mùa vui sướng dần qua,
Còn đâu mơ ánh trăng ngọt.
Bên dòng suối bợ: khúc ca yêu đời...

Thúi tri

Những đêm nay...

Nghe bước chân em về qua cửa
Lòng anh sầu theo nhịp bước em đi.

Thật đúng là những câu « thơ thần » của thi sĩ HOÀNG ANH. Ông « thi sĩ của thời đại mới » này « sầu bi » chỉ vì em, vì nàng đã phụ tình tli sỉ. (!) Rồi Hoàng Anh muốn tìm một lối sống cho riêng mình :

Năm tháng tàn theo với tháng năm
Lòng tôi theo tôi chốn xa xắn.

Lòng tôi theo bước chân người ấy
Chẳng ngại gian leo, khổ nhọc nhằn.
Người ấy vĩ tình vẫn bước đi.
Lòng tôi lịm chết giữa đau tê.
Sầu lên vua vút ngàn mây biếc
Đau đớn, Trời! tôi biết nói chi?

Em ạ, lòng tôi đã lạnh rồi
Từ ngày em phụ, lỡ duyên tôi
Mà tôi vẫn biết tôi còn phải
Ôm bóng hình em khổ suýt đời.

Đọc thơ của HOÀNG ANH em thấy thi sĩ đã bộc lộ hết thảy những tính chất, tình cảm cá nhân tron hèn của lối thanh niên yêu duỗi thời tiền chiến, mà em trưởng thành nên dẫuiểm, chôn vui đi thi hơn, trong khi đó biết bao nhiêu những chàng trai khác đã trưởng thành vi khói lửa đã tranh đấu được bản thân dẽ tim nghĩa sống cao cả hơn. Em không đồng ý với những người quá khát ke bảo rằng chúng ta sẽ không yêu, thơ không được đậm đến yêu đương tình tứ. Nói được nhưng phải là những cái yêu cao đẹp. Ai dám chê trách những chàng trai yêu :

Người con gái,
Thức giấc theo bầy chim ngọc
Em gọi bỗ câu tay tròn nắm thốc.

Hay là « yêu » như trong khúc hát TÌNH CA. Phạm Duy đã gợi nên những nỗi lòng yêu : nước yêu nói, yêu cây

trên đường giao thương Việt-Pháp

Muốn giao thiệp mua bán, mua hay thuê nhà phố, muốn hỏi điều chi ở nước Pháp, & Paris.

Các thương gia, nghiệp chủ, người muốn sang chơi Paris, nên hỏi nơi :

ETUDE DACEIL

Branche Orient

71 Blvd Sébastopol Paris 2^e

Vìệc của Ông Bà sẽ được trọng nom từ tể.

ngàn giờ cả. Yêu à oi hời diệu rù muôn đời. Yêu trời, phơi phơi biển xanh, cao hất no lành, và yêu thanh bình mà muôn vàn lòng dân dã cầu xin mong muốn.

Hay nếu có sầu bi chàng nữa thì cũng phải là những « cung sầu » ly cách ngăn trở đôi lòng. Sầu hận đau thương mùa tang dân tộc. Sầu của dân của nước, của nhân loại tồn tại hay diệt vong!

Xây dựng một nguồn thơ với những cảm xúc ấy hẳn không ai có thể kết tội được. Vì yêu là yêu của chung. Thương là gây tình thương đến cho tất cả mọi người. Hờn giận ghét là làm cho cả lòng dân oán trách những kẻ sùi nén.

Sống như HOÀNG ANH để có những câu thơ như thế này :

Tôi với nàng nhẹ nhẹ bước trong mờ
Sự rung động cả đường trăng êm lặng.

Giản ty gân sê rung minh lay động
Một vài bông hoa máu rung theo nhoè.
Trăng iu dẩn hồn lạc hướng về đâu?
Nàng sê sê rung minh trong gió lạnh.

Và rồi :

T/ở gian trôi chảy iâu rồi nhỉ
Tôi vẫn còn mơ giấc mộng huyền
Lá thắm gửi về nơi bến cũ
Hằng mơ trình nũ wép hương duyên.

Chỉ có thể thôi mà thi sĩ đã vội

ngâm :

Thôi rồi người ạ, sê từ đây

Tôi bước chân xuôi cảnh này

Tôi sê ra đi, và đi mãi

Trọn đời ôm lấy mối sầu cay.

Chẳng hiểu các anh các chị và tác giả nghĩ thế nào chứ riêng em thì em cảm thấy COI THƯỢNG những người con trai của thế hệ này chỉ vì một người đàn bà mà phải « ôm lấy mối sầu cay suốt đời ». Tại sao lại không thể « CÙNG RĂN » như bao nhiêu kẻ khác, sống đúng với nghĩa sống để tim những nguồn thơ làn mạnh hướng đến một « chiều di » nào xây dựng hơn ? — M. T. A.

ĐÀ-NẴNG vẫn như hồi trước chiến tranh, an phận trong cảnh thô sơ, không theo dõi những cảnh xa hoa lòe loẹt như các đô thị lớn. Tuy thành phố đã được kiến thiết nhiều với những tòa nhà đồ sộ, đường sá mở mang và những quán nước san sát bên lề đường nhưng Đà Nẵng vẫn không thay đổi mấy và vẫn còn giữ được những cái gì thuần túy Việt Nam.

Thế rồi tin ngưng bắn được loan báo khắp dân chúng và cũng là một dấu đề dề họ bàn tán xôn xao. Họ vui vẻ, thở một hơi dài khoan khoái... Những bộ mặt vui mừng hi hồn chỉ lộ ra trong chốc lát để nhường lại những bộ mặt khác, lo lắng, truỵ, vì họ đang phóng tầm mắt nhìn về bên kia vĩ tuyến 17, nơi quê hương xứ sở của họ, mà giờ đây, họ đành phải chia lìa, Bắc Nam đôi ngả. Đó là những người miền Bắc Việt và Đồng Hới đã vào sảnh cơ lập nghiệp ở đây từ lâu rồi. Vì thế nên họ đón tin này với một sự hưng hửng, lanh lẹ. Trên đường vào chợ, người ta lại thấy những cô gái miền ngoại ô, áo quần nội hóa thô sơ, nói cười vui vẻ, vì từ lâu họ bị kèm hãi trong lũy tre xanh của làng mạc nay được tự do vào thành phố mua bán. Ta hãy nghe những lời bàn tán của họ :

— Nay chị C.. chị đã biết tin ngưng bắn chưa ?

— Biết rồi, cứ nhắc mãi, bộ chị tưởng một mình chị biết sao ? Nở một nụ cười duyên dáng, chị C. tiếp :

— Kẽ ra cũng sướng đây chứ chị L. nhỉ, mới hôm qua tiếng súng còn đì dùn nô mà nay thi vắng bặt. Từ đây, chị em ta được sống trong cảnh yên lặng, lo việc mua bán, không còn bị nghi ngờ vì nữa.

— Nhưng mà em cũng buồn lắm, là vì quê em ở tận Đồng Hới mà đường phân ranh giới lại là Sông Bến Hải thì em còn mong gì trở lại thăm quê cũ nữa.

— Không riêng gì mình chị mà chị phải lo cho bạn tri ? Rồi đây, chúng ta có thể thông thương toàn cõi Việt Nam.

Nói đến đây, họ cùng cười vui vẻ và mắt hắt vào chợ.

— Một anh phu xe xích lô, thủng thỉnh dập trên đường J.H. kêu một anh khác lại nói :

— Bác N. ơi, có lẽ tôi phải giải nghệ, cái nghề này bắc á. Ngưng chiến rồi

ĐÀ-NẴNG SAU NGÀY NGUNG BẮN

phóng sự của THANH SÂM

thì tội gì mà kéo thêm cái nghè eyc khổ này nữa. Đẹp rã chân cả ngày mà cũng không đủ sống. Tôi về quê tiếp tục làm ruộng bắc á. Bác nghĩ có sướng không ?

Bác X. vui vẻ gật đầu :

— Thế cũng hay đấy, tinh như bác cũng phải, chứ còn tôi thì đành chịu. Vì quê tôi ở Bắc. Về được !

Dầu sao thì cũng được thư thả hơn trước.

Có tiếng gọi xe... Hai người lật đật đạp tới.

**

Một sáng kia, người ta thấy những biều ngữ treo khắp các ngả đường thành phố : « Chia cơm xé áo cho đồng bào di cư ».

Rồi dân chúng Đà Nẵng lại thấy xuất hiện trên sông những chiếc tàu thủy nhà binh thả ra hàng

nghìn dân di cư vào lánh nạn.. Những dĩ vãng của cuộc tản cư nam xưa lại hiện ra trong tâm trí họ và họ cảm thấy có bồn phập phải giúp đỡ cho đồng bào không may gặp cảnh xấu số này. Từng đoàn người gánh gồng, dắt diu nhau tiến vào các trại di cư đã dành sẵn cho họ. Những khuôn mặt đầm chiêu lo lắng, những cặp mắt còn đọng lại những giọt nước mắt và bầy trẻ con nheo nhóc đã làm xúc động dân chúng Đà Thành.

Thế rồi, Đà Nẵng xưa nay quen sống trong cảnh trầm lắng thanh bình, nay khoác một bộ mặt mới, rộn rịp... Trên các nẻo đường trong thành phố, người ta đã thấy xuất hiện những vật áo tư thân, những chiếc váy cùn cùn tung bay theo gió, và những mái tóc cuộn tròn trong những chiếc khăn nhung đen.

Trên đường bờ sông, những tòa áo màu lòe loẹt, và những chiếc áo bằng « ni lông » cắt theo kiểu Tây phương bó sát vào người trông thấy cả da thịt đã làm cho dân chúng thi thầm bàn tán. Đáng chú ý nhất là những thiếu nữ Bắc Việt, rất đơn giản trong chiếc áo cùn gọn ghẽ.

Thuyền bè đánh cá từ miền Quảng Khê (Đồng Hới) từng đoàn lần lượt vào sảnh san sát dọc bờ sông. Những chiếc tàu thủy nhà buôn đi lại trên sông thả ra những lùn khói biếc và những hổi còi vang động...

Thêm vào đó trên đường bộ, những chiến xa và « cam nhông » nhà binh rầm rộ, chạy các ngả đường làm dân chúng rất khó tim chở tránh vì đường chật hẹp. Tiếng giày đinh ném cùm cộp trên các vỉa hè thành phố. Đó là những chiến sĩ « tự miền Bắc » dời vào đây. Chợ búa đông đúc và tràn lan ra ngoài. Những thiếu nữ xứ Thái, cõi cuồn tròn những sợi giày xà tích bạc và quàng những chiếc thắt lưng xanh, đỗ xen lẩn trong những tà áo trắng và những bộ áo quần vải đèn thô sơ tạo thành một khung cảnh hoạt động đầy màu sắc xinh tươi.

**

Tuy Đà Nẵng đã thay đổi chút ít, chùa Non Nước vẫn muôn thuở đắm chìm trong cảnh yên lặng thanh bình, và đứng nhìn về phía thành phố như mời mọc, như quyến rũ những du khách đến viếng thăm cảnh này.

T. S.

MÃM XANH VĂN NGHỆ ♦ MÃM XANH VĂN NGHỆ ♦ MÃM XANH VĂN NGHỆ ♦ MÃM XANH

GHI DẤU LỊCH SỬ

NGÀY ẤY !

CHÚNG TÔI mắng người, nhốt họ tại báo quán « Quần Chứng ». Không ai sái cát. Bạn tôi, ông Nguyễn Văn Sâm, đã phò hộ Hong Kong và chưa bao lâu. Ông buồn lâm, cho rằng đại cuộn đã hỏng, đồng bào ta sẽ không nhiều năm.

Cái hội nghị Hong Kong là một trò hề. « Họ » đưa đi nào « người đầu mả đón », nào những « thực dân lô-canh » để phá rối đám người ái quốcчин chánh, trong đó có bạn tôi.

Tôi còn nhớ. Rằng bạn tôi phải ba tháng xin giấy ra đi. Ông ủy viên cộng hòa thuở nọ tiếp bạn tôi rất tử tế, nhưng ông vẫn giữ trong tay giấy thông hành của bạn tôi.

Bạn tôi đi. Đã có bên đó người bạn « mắt to », một nhà viết báo làm cách mạng rất chân thành, rất thực thà. Đã báo oán bạn tôi, « người ta » dàn cảnh với những nhân vật « trót đánh ». Lẽ tự nhiên là không rõ việc gì cả.

Mà vẫn rồi. Rồi câu chuyện lịch sử kéo dài sự nhẫn nhại nền độc lập của Việt Nam. Ông T. cố khuyên ông Sâm đừng vội. Ông Sâm phai vội

xúi, vì không thể bỏ bao nhiêu công việc đã gầy ra với bạn bè.

Lúc bấy giờ, tôi cũng đóng vai chủ động phần nào. Tôi vừa giám đốc, vừa làm chủ bút tờ nhật báo « Quần chúng ». Người tôi còn đầy nhiệt huyết, đầy nhựa sống. Chính vì phải phụ trách cơ quan tranh mà vai trò « liên lạc » và « sự hội nghị » của tôi phải để cho hai ông bạn, Sâm và T. Lùi lại trong thời gian, tôi tin rằng nếu tôi đi phen ấy, sợ khi tôi không được trả về xúi, cũng như lần tôi bị bắt buộc « xuất dương » năm 1948, với tư cách một nhân viên của chính phủ Lâm thời Nam Phân Việt Nam (xem chò ngó nhận, chính phủ Lâm thời Nam Phân Việt Nam do tôi đặt tên, chó không phải chính phủ Nam kỳ quốc, như có một « lỗ » lánh tự chính trị « ết ngòi đáy giếng » để cho rằng tôi đích dấp với Nam kỳ quốc bớt tôi mà sụp đồ, lần ấy quả nhiên tôi không tự do về xúi.

Ngày ấy ! Bạn tôi lô buôn. Báo thù lô lâ. Bạn bè thì nghèo khổ. Con đường tranh đấu đã vạch ra nay bê tông. Thỏa hiệp không rồi thỏa hiệp, vì « họ » quá u ngoan cố, kêu khua giục cái trò thỏa hiệp làm ông cha người. Ông T. tiếp tục ở lại hải ngoại. Ông rất ưng ở hải ngoại. Ông thích « ngoại giao ».

Bạn tôi than : « Cúng tưống « Mật trấn loài quốc » mà được lột đi, không ngờ nay không mất cái thể của người ái quốc ! ».

Bạn tôi không lo cho thân mình ; đi đúng nhất định không để phòng, không sợ al'am sát. Bạn tôi bảo : « Chết thì thôi ! Mà mình đã hết lòng vì nước, có chết cũng vui lòng ».

Ngày ấy, Bạn tôi và tôi đi dự lễ quốc khánh Trung Hoa tại lảnh sự quán Tàu ở góc đường Pelle-in La Somme (Saigon). Bạn tôi không mất vé buôn, nốt năng khác thường ; đốt đáp thờ ».

Bạn tôi, người ấy ? Là ông Nguyễn Văn Sâm.

Một người có đầy đức độ, có tình thần cách mạng.

Ông Nguyễn Văn Sâm là một nhà ái quốc lèm sì. Không phải lèm sì vì bất lực hay vì không thể làm khác hơn, như có người được tiếng lèm sì chỉ vì « gần và sợ ».

Ông Nguyễn Văn Sâm là người làm bạn có thủy chung, biết nghe thấy, biết lèm bạn, chó không chỉ biết có « đồ đệ » như hàng chánh khách « thực dân ché » đã xuất hiện trên đất hòn « quốc già » mấy năm nay.

Ngày ấy là ngày mồng 10 tháng 10 năm 1947.

Ngày ấy, con người ấy, lúc 6 giờ chiều qua, ra cửa Báo quán « Quần chứng » ở đường Chaigneau (Saigon), đê đi về Cholon.

Bạn tôi ngồi xe ô tô buýt. Gần đến nhà quen, trên con đường Cây mal, cách đường Tông đốc Phuong độ 100 thước, một phát sáng nở. Người ta giết Bạn tôi.

Họ giết ông Nguyễn Văn Sâm. Giết một nhà ái quốc trong trắng, một người Việt Nam có tài đức. Họ là ai ? Họ là đám người tội ác mà lịch sử không quên kết án.

VĂN LANG

Viết tại bờ biển Địa Trung Hải
Mùa hè 1954, trong đêm thanh vắng



HÀN khẽ lầm bầm : « Cái ông trời bắt nhau, ban sáng thi mặt trời chói gắt mà bây giờ lại thiên hòn địa ám như thế này ! » Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Qua khung cửa sổ, trời tối mù như thấp hòn lại. Khung cửa sổ gương đã nứt rạn và lồng ốc kêu lạnh cách sè sè theo nhịp gió thổi. Một luồng gió tạt vào làm tung những giấy má sờ sánh ở giữa bàn, hắn uể oải thu gọn đè lại rồi chậm rãi tính toán. Hắn cảm thấy một nỗi bực bao đến trong người tự bao giờ, có lẽ từ lúc trời bắt đầu chuyển mưa cũng không biết. Nhưng một điều chắc chắn là ban sáng hắn đi làm việc hắn vui vẻ khoan khoái lắm. Nhưng bây giờ... hắn nhớ lại đã hai lần gắt gông với người bạn cùng sở với hắn, suýt nữa thì cãi lộn nhau to tiếng. Vừa nghĩ xong ý nghĩ ấy thì con số tinh cung làm nứa chừng quên mất.

Hắn nguyền rủa một tiếng nhỏ rồi lầm bầm tính lại. Đã bực mình lại càng bực mình thêm. Mặc dầu nắng oi ả như thế này mà mưa xuống một trận thi sung sướng, mát mẻ biết mấy, cái ý nghĩa ấy đối với mọi người thi thể nhưng sao hắn vẫn thấy tung tức. Phải chăng « cảnh đời ở bàn giấy khung cửa hẹp » đã làm cho tâm hồn con người đòi hỏi sinh ra gắt gông uất một cách vô lý như thế. Hắn không hiểu vì sao. Chung quanh hắn bao nhiêu tiếng động rền raps đều đều lại càng làm rối tung ý nghĩ hắn lên nứa. Tiếng máy đánh chũ lách tách, tiếng hát khe khẽ của một anh bạn đồng nghiệp làm hắn khó chịu. Hắn tự nghĩ : « Thằng cha ấy thi còn biết bắn khoán cái nỗi gi ? Sống như y kể ra cũng giản dị : đi làm về, ăn, ngủ, rồi lại đi làm, chỉ có thế. Không biết người bạn hắn vô tình hay cố ý trêu tức hắn hỏi sang một câu :

— Mày dem áo voi đi đến không ?
— Không !

Hắn buông sống một tiếng. Hình như cho tiếng không là chưa đủ hắn tiếp :

— Mày nghĩ, ban sáng trời quang đãng thế ai ngờ được !

Tiếng người bạn hắn lại nói :

« Tao cũng không dem, nhưng chả lo, ch襌 nữa lại đãng thẳng L. mượn » Hắn nghĩ thầm : « Thị mày mượn mõ gi mặc xác mày, nói với tao làm gi ? » Hắn lại nghĩ về thân hắn : « Như minh thi có ai cho mượn ? Vả lại cái tình hắn ít khi muốn nhờ và ai nên

TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG

ĐỜI MỚI № 134

có lúc thiếu thốn một vật gì lại dành chịu thôi ».

Ngoài trời đã bắt đầu mưa, tiếng mưa ban đầu nghe to lộp độp nhưng thưa thớt dần dần rồi trở lại nhỏ và đều. Thỉnh thoảng một vài luồng gió thổi vụt qua những hạt mưa rơi nhanh vào mái ngôi nhà một tiếng rào ngắn dài như tắt hòn nhưng nhận kỹ thi nghe thấy lại tiếng rơi đều đều dài dài... Những hạt mưa nhỏ lăn sạt sạt vào mặt hòn làm hòn ngồi né sang một bên cửa sổ. Trời xám và tiếng mưa đều quá làm hòn tưởng là một trận mưa vào cuối thu... Đixa hơn chút nữa, hắn nhớ lại những ngày còn nhỏ, những buổi chiều mùa đông mưa gió, mây anh em hòn quẩn chung một cái mèn, ngồi nhai đậu rang, nghe bà hay chỉ hòn kể chuyện đời xưa... để thỉnh thoảng lại rúc vào nhau khi một cơn gió lạnh đột kích vào... Bên cạnh nhà hòn, tiếng một đứa trẻ hát nghe đứt quãng trong tiếng mưa rơi, câu hát :

Trời mưa bong bóng pháp phong,
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai...

Tâm hồn ấu thơ ngày ấy của hắn đã lờ mờ cảm thấy cái chua xót của một đứa trẻ khi nhìn mưa rơi... nhớ đến mẹ... cái hình bóng thân yêu... nhưng nào đâu thấy, vì mẹ đi lấy chồng... Có một trái tim dễ cảm, một trí tưởng tượng khá dồi dào, ngày ấy có khi hắn đã tự đặt mừng vào hoàn cảnh ấy để mà tự cảm xúc, hờn tủi một mình....

Tiếng một vài đứa trẻ nghịch mưa reo lên trong cái âm u của không gian làm hòn sực nhớ đến vợ con ở nhà. Không biết có ai đem áo voi cho hắn không ? Nhưng hắn thấy ý nghĩ ấy lần thầm quá, vì vợ hắn bận trông một đứa con lên hai và một đứa lên bốn ở nhà, lại còn lo bếp núc nữa thi hỏi có ai vào đó mà đem áo voi.

Đột nhiên một cảm giác túi hòn len vào lòng hòn. Với cái tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu của hắn mà phải deo một cái gia đình một vợ hai con kề ra cũng đã nặng đối với hắn. Bao nhiêu đều mơ tưởng của cái thuở hai mươi của hắn, bây giờ đều tan như bọt nước ngày mưa cả rồi. Vợ hắn, con hòn giờ này không biết có nghĩ đến hắn không ? Nghĩ đến sự uất át của hòn buổi đi làm về. Trước kia hòn cho rằng con người sinh ra lớn lên rồi lấy vợ, đẻ con, đi làm nuôi gia đình thì chán quá. Hắn

nghĩ rằng sống như thế thi tầm thường quá, nhưng mỉa mai thay, bây giờ cái cảnh đời ấy là cảnh đời thực của hắn, nó rõ rệt như hai vòi hai là bốn rồi !

Trong tiếng mưa rơi hòn nghe như có cả tiếng thồn thức của lòng hòn

MƯA

cái ý nghĩ rằng cuộc đời hòn là một cuộc đời cô độc mặc dầu ở nhà có vợ và con hòn : thành thật yêu thương hòn. Một kỷ niệm cũ trở về với hòn trong buổi chiều mưa gió.

Năm năm trước — năm hai mươi tuổi hòn yêu một người con gái — dột nhiên hòn khẽ mỉm cười vì người con gái đó hòn nhớ lại là con ông chủ của sở hòn làm việc ! Hòn yêu người con gái ấy vì hai lẽ : Vẻ ngay thơ hiền hậu và cuộc đời khắc khổ của nàng. Sống giữa một người cha luôn luôn đề tâm trí vào việc làm giàu với một người mẹ mà tâm hồn lúc nào cũng băn khoăn, gắt gông vì của cải của mình ; và bên cạnh những người thân thuộc trưởng giả kiêu xa, người con gái ấy gần như bị neglect.

Nàng không bao giờ tìm thấy sự êm ám, cái không khí hiền hòa của gia đình mà chỉ thấy toàn một màu đen xám của những con người đã xóa bỏ giá trị làm người của mình để nô lệ cho đồng tiền mà vẫn không hay. Hình ảnh hòn đến với nàng như một ngọn gió mát thổi vào một buổi trưa hè nóng bức.

Rất ít khi họ nói với những lời thân ái. Thỉnh thoảng họ trao đổi nhau bằng nụ cười, thông cảm nhau qua bằng ánh mắt. Có lẽ nàng yêu hòn (?) vì tim thấy ở hòn một vài hương vị dâm thắm mà không bao giờ nàng tìm gặp trong cuộc đời khô khan của mình. Họ yêu nhau bằng một mối tình mà cả hai đều biết rằng không bao giờ di đến kết quả. Một năm sau người con gái ấy được cha mẹ cho biết là sẽ lấy chồng : một ông chồng kỹ sư mà cả gia đình ca tụng. Cha mẹ nàng ca tụng vì ông kỹ sư ấy có lợi (xem tiếp trang 39)



THU HƯƠNG * TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG THU HƯƠNG * TRUYỆN NGẮN CỦA H.T.H.

ĐỜI MỚI № 134

21

HÀI VÂN SƠN

Chiều chiều đứng núi Hải Vân
Chim kêu ghênh đá gầm thân em buồn.
(ca dao)

Hải vân Sơn, Hải vân Sơn !
Đường đi chênh vênh bên vực,
Đá dồn trên lối mòn.
Chim său kêu đinh núi ;
Tím bờ dãy cối sim con.
Hải vân Sơn ! Gió chiều heo hút đầu non.
Bè gầm quanh vách đá,
Trại dồn đầu núi chon von.
Suối dâu trong sáng chảy,
Bảng khuất quanh quất tim người.
Lá ngàn xao xác dồn,
Mây chiều lặng lẽ tuôn ;
Như khơi mạch sầu vạn cõ,
Chiều nay lại bắt nén buồn.
Đá xây vách núi,
Sóng sững bên đường.
Mây nhấp lung đèo, ôm thành đá tò,
Một chiều thơ thẩn bước ly hương.
Sương mờ lát cả rừng xanh thăm,
Tưởng mình mất lối giữa biển cương.
Hai vai lạnh uốt,
Ngày đang trăng xóa mù sương.
Ai đi chiều vương nắng đỗ,
Lá reo vội giục lên đường.
Khi trời nghẹn nắng,
Trông chờ mỏi mắt nhảm mười phương.

Chiều nay giữa đèo ngắt gió,
Tử muôn nèo đại dương
Về đây hát với cây ngàn
Khúc âm tình vạn thuở ;
Cho đẹp lòng trai buồm dò,
Nôn nao một sớm lên đường.

Lá ngập lối xanh,
Ngày đi, không đợi.
Chập chùng mây nèo Sơn thôn,
Xa xăm tròng chừng không lối.
Bạn ơi ! đường xa ta cùng đi tới,
Trên toàn đất Việt thân yêu,
Cho « tình không biên giới ».
Sông nước diên cuồng phân cắt mãi,
Làm đau những niềm thương.
Đòng xanh vò tư chảy,
Người dân uất cẩm hòn.
Lòng đất chưa từng bạc đãi,
Đường dài, tình chẳng biên cương...

Hải vân Sơn ! Hải vân Sơn !
Lòng tôi chưa lạt,
Tử thuở lên đường.
Hòn tôi mặn mùi gió cát,
Từ vùng xa rộng đại dương,
Về giữa đèo Mây bắt ngát.
Hải vân Sơn ! Hải vân Sơn ! Mây ngàn san sát,
Chưa từng lạc nோ yêu thương.

Huế 54
NÂU CHIỀM



NHÂN ĐỌC:

Một quê hương buồn còn sót lại trong tôi. Tập sách đọc xong rồi, lòng tôi bỗng dừng buồn, một nỗi buồn của người thủy thủ một hôm nào nhớ giải đất Quê hương, tha thiết mong lên bờ, mà hồn vẫn vẫn vương trên sóng cả của trùng dương.

Tôi tìm đọc lại của Nguyễn những tác phẩm sau này. Ít nhiều biến đổi ở lòng tôi, cũng như chiều nào, sóng nước một múa ra khỏi trên sông Lệ dâng lên hồn tôi tình biền cả Bạn lắng nghe đây, theo tiếng gió về tôi gửi lòng tôi về với bạn.

Giữa cái biển dịch của vũ trụ bao la, trong cái xé dịch nhỏ bé của con người trên mặt đất, và trên những quãng đường thân yêu của xứ sở, Nguyễn Tuân đã làm một bài thơ rất lớn về Đài. Nhạc và Lời đều phảng phất rất nhiều chi tiết vụn vặt tả âm điệu, màu sắc đặc biệt của hành trang, của lòng người chỉ biết sống để mà đi.

Nguyễn đi có lẽ cũng đã nhiều, và tâm tưởng là chưa đầy xả lá của kẻ từng dần bước lên đường. Bệnh giang hồ khó chữa ấy, Nguyễn xem thuật sống mới mê thoảng hương đời và đầy ý nhẹ. Nguyễn đi nhiều, sống nhiều và kỷ niệm cũng nhiều. Nhưng kỷ niệm vốn là của dĩ vãng, và sống, lòng minh lại âm thầm vọng đến tương lai, Nguyễn đi dễ được đổi thay, dễ có chỗ đến và rẽ: lại đi. Nếu có quay lưng lại để nhìn quãng đường qua thì cũng dễ hồn mơ theo hút đậm ngàn sấp đến. Hoa mỹ ở lòng minh, gió ngàn trên đồng nội với mưa buồn chiều xuân lạnh rồi lại chán ngán trong những ngày dừng bước. Người ta (nên nhớ là có bạn và tôi nữa !) quanh quẩn ở cuộc sống tẻ nhạt, tầm thường, không chí hướng, không ngày mai, hãy tìm một lối thoát !

— Thị còn có lối thoát nào đẹp cho bằng tâm nguyện của kẻ sắp bước chân lên đường, bao nhiêu chân trời đang mở rộng trước mắt bạn.

Nguyễn đã thấy lòng minh sống lại khi nhắc bạn và tôi tiếng lòng minh sấp nản, và thấy sống lại rất chân thành khi thoảng nghe hơi gió thôi, khi dừng bước trước chiếc sân ga buồn, vắng vẻ và quạnh hiu.

Những người bạn nhỏ lên đường vô tình đã mang theo những hình ảnh thân mến của lòng tôi.

Thèm đi, khát đi, sống đi và dừng chân đổi với Nguyễn là khổ lụy. Nguyễn đi rất nhiều trên xứ sở nhưng

vẫn buồn vì thiếu một Quê Hương. Tìm ở cuộc sống một triết lý trong xô dịch. Trong những ngày lang thang trên biển trên cạn, Nguyễn đã có lúc dừng lại dò hỏi lòng minh rất kin đáo, để rồi lặng lẽ thở dài u hoài những nỗi buồn mênh mang và ý nghĩa.

... Một hôm nào nhớ em thương cha và mong bạn, tôi đã gặp Nguyễn Tuân trong « Nguyễn », khi người trở về với gia đình, nhìn thân mật những người láng giềng, đi sắm cho con chiếc « mũ hường đạo », bắn khoan và thắc mắc mãi rồi rồi cuộc chọn chiếc « cà vạt đen » để thấy mình là con người trang nghiêm và đứng đắn đối với cuộc sống chung quanh. Một ánh lửa trại, một trời

THIẾU QUÊ HƯƠNG

của Nguyễn Tuân

sao đêm là những thế giới tinh cảm rung động ở lòng Nguyễn, khởi niêm ý sống thân mến của con người, con người chân thật, dấu buồn giữa xã hội bất công.

Tôi đi tìm Nguyễn xa hơn nữa và tôi đã thấy tinh tôi sống lại trong « Chùa Dàn ». Nguyễn đã nhất định đốt con người cũ của mình. Nhân vật trong câu chuyện làm chính trị, bị lưu đày và có hêm trời lầm gió, nhớ cuộc đời cao rộng bên ngoài, rồi nhẫn nhở với người bạn thân trẻ tuổi :

— Ở tù, trong trường cao, cửa sắt, ta không sợ, vì ta còn có thể vượt ngục được. Cái nhà tù đáng sợ nhất là « lòng minh ». Thế thôi, bạn muốn hiểu sao cũng được, lòng bạn, lòng tôi và lòng người đều tha thiết một cái gì không chật hẹp. Mà cuộc đời, xây dựng, tình thương thì bao la và vô hạn.

Có những tiếng hát cao Người ta lại dàn, lại ca, tiếng dàn ca vươn lên với nhịp sống của Dân tộc. Ở đây tranh đấu không phải là Máu và Lửa nhưng là màu Xanh, là ca vang, là hy vọng.

Nhật Lị 1952
LÊ VĂN HÒA



ĐỜI MỚI số 134



CÁCH TRỎ'

Thân tặng Vũ Huy Thu (Hanoi)

Gió nỗi chiều nay, mưa mênh mông,
Phương xa mù mịt, núi muôn trùng...
Mùa thu chừng đã, thay màu áo.
Lối hẹp tro vơ rặng ngô đồng.
Ý hận, sầu dâng hồn viễn xứ.
Em ơi, cách trở một dòng sông !
Tử thuở anh đi dầm sương bụi,
Em về thao thức mái lều không.
Mỗi lần thu rụng bao nhiêu lá,
Em đêm bao nhiêu nỗi hận lòng !
Nghìn dặm gặp ghềnh, duyên chênh chéch,
Vì ai chia cách một dòng sông !!
Đò thoi nối bến tình xuôi ngược.
Nước hừng hở trời gió, lạnh lùng.
Vần vú ngàn mây, mờ bóng nhạt.
Mắt hiền tim nhuộm, sắc hoàng hôn :
Dầu son phấn nhạt, phai thè ướt,
Em vẫn như cành hoa hướng dương,
Ruột dầu khô héo, nhầu dôi đoạn.
Máu vẫn luân lưu chảy một dòng.
Ngày mai hoa nắng tung bừng nở.
Ta sẽ cùng em sưởi ánh hồng.
Ta hẹn cùng em xây mộ đẹp.
Cùng em vá lại mảnh trăng chung.
Tuổi xanh thảm thiết tình nhân loại,
Tay mạnh gắn hàn vạn vết thương.
Đất rạn ngùi đau, lòng mẹ nát,
Máu vẫn luân lưu chảy một dòng !
Chiều thu, mưa dệt màn biên giới.
Xứ lạ, náo nèo chuyện núi sông,
Hương gạo, men lây mùi cố quận.
Gió ngàn heo hút, rừng mênh mông...

Balat Thu 54

DIỄN NGHĨ

23

ĐỒNG ruộng một
màu xanh thoái mãi
đến tận chân làng
xa. Vài đồi đất đỏ
hơi sẫm màu với
dáng chiều dang
chuyền dần vào hoàng hôn. Hai bên
đường lúa con gái còn xanh rờn.
Tuân cúi xuống ngắt một lá lúa, chiếc
ba lô lèch sang một bên vai nặng trịch.
Anh lầm bầm :

— Tốt quá ! Lá lúa bắn to bằng
ngón tay mà sắc hơn nước !

Tuân nhớ có một lần anh vò ý vuốt
lá lúa bén đứt cả tay. Anh cười mỉm.
Gió chiều mát rời rợ mơn man da
thịt anh, lòng anh nhẹ nhõm. Một nỗi
vui lâng lâng thoát đến rạo rực cả người anh : Bên kia dãy đồi
trọc là quê anh rồi.

Lâu lắm anh mới trở về đây. Mái
nhà cũ chắc đã khác trước nhiều.
Nhà anh nghèo, chỉ làm công cho địa
chủ kiêm ăn. Anh là con mồ, ông bà
cụ thương anh lắm. Cha anh chết khi
anh mới mười tuổi. Anh ở với mẹ.
Anh cười vui lúc hai mươi tuổi. Vợ
anh cũng nghèo như anh. Anh gặp vợ
trong một đêm cấy trăng. Cười xong
là anh đi.

Anh nhớ đêm hôm ấy, anh cùng với
Thắm — giờ là vợ anh — cấy cùng
một thửa ruộng. Đám thợ cấy có vài
chục người, không biết sao anh chỉ
đề ý có Thắm ? Có lẽ vì Thắm hát
đòi có duyên, hay vì Thắm có má lúm
đồng tiền ? Có lẽ là cả hai.

Thắm không đẹp. Vóc nàng nhỏ
nhắn dẽ coi. Mắt nàng hơi vuông và
ngang một ty. Nhưng vẻ người duyên
dáng.

Một thương tóc xỏa dubi gà
Hai thương ăn ối mận mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền...

Ở đám đàn bà con gái có tiếng
khúc khích và tiếng chọc ghẹo :

— Anh Tuân, anh ấy lại thương
« má lúm đồng tiền » rồi đó !

— Ô ! Chị Thắm lên tiếng đi chờ !
— Bà chúa hát đói mà chịu thua à ?

Thắm đỏ mặt, lanh lảng cấy. Tuân
thấy thích thích, hát tiếp :

Ai xui mà đỗ hồng hồng
Đè anh nhắc thấy đem lòng thương yêu
Cả bọn cười vang bên ruộng lúa.
Đêm ấy Thắm không hát trả. Vui quá !
Về nhà lại được ăn khoai lùi của bà cụ.
— Có mấy cái khoai tao vùi trong
bếp đó, Hai à !

Cứ mỗi lần anh đi làm về là lại
được vài củ khoai trui. Bắc đòn ra

TRÒ VỀ

sân hóng mát ăn khoai nóng, việc ấy
như đã thành lệ. Khoai nóng ngọt,
âm ám với sương, rót mát mát
da thịt. Anh nghĩ đến Thắm, anh hỏi
vọng vào nhà :

— Mẹ ơi ! Mẹ biết cái Thắm con mồ
Qui không ?

Có tiếng bà Cụ :

— Con mồ Qui à ? Ô tao cũng biết
vậy. Tao với mẹ nó là bạn ; bạn từ
hồi tao chưa lấy cha mày lận. Chờ
mày hỏi chi rứa ? Ô con bé ngó bộ
cũng dẽ coi !

Tuân yên lặng ăn khoai. Anh hiểu
rõ ý của mẹ. « Con bé ngó bộ dẽ coi ».
Chờ đéo rứa mà khó coi được à ? !
Anh cười mỉm.

Có tiếng bà cụ vọng ra sân :

— Hai ơi ! nếu mày chịu, tao hỏi
con THẮM cho mày quách.

Anh diều :

— Rủi họ không ưng sao mẹ ?

— Chờ họ dẽ gả cho ông Hoàng
nào à ?

Hai mẹ con cười sung sướng như
lòng mở hội.

— Chờ con qui lâm na mẹ ?

— Mây qui như cục phán trầu.

Thế rồi thêm đầm miếng trầu, ly
ruou, vài ba câu chào hỏi với một ít
nước bọt, Thắm đã là vợ Tuân ; người
ta bắt đầu gọi Thắm là chị hai Tuân.

... Tuân theo con đường vắt ngang
đồi đất. Anh muốn đi tắt để mau về
đến nhà. Trên đồi cao, gió mát lạnh
làm anh phấn khởi. Anh nghĩ đến nỗi
vui mừng của bà cụ lúc gặp anh. Anh
nghĩ đến vợ ; cuộc đời gieo neo vất

và chẳng biết đã
thay đổi đến đâu, có
còn ở với mẹ anh
hay đã... Anh hát
khe khẽ :

Cô « vợ hiền » ơi !
Không biết cô còn nhỡ
đến tôi...

Anh không tin vợ anh đã đi lấy
chồng, nhưng không biết sao ý nghĩ
ấy cứ vấn vương lòng anh...

Anh nghe gió đồng lúa trong lũy
tre... Anh đi sâu vào xóm làng.

Một đoàn người làm đồng về muộn
đang kháo chuyện với nhau :

— Mấy bữa ni mần răng mà không
nghe đánh nhau nữa hè ? Mọi bữa
đâu có được rứa ? Không đánh nhau,
« moóc chí è » câu về làng chờ có
yên ở mồ ?

— Thị mấy bữa ni nghỉ xả hơi mà !
Một người đàn bà khác chen vào :

— Nghe nói ngung bắn rồi mà !
Rúa chờ chưa định có mà xả hơi. Mụ
công cớn môi lên nguyệt một cái dài.

Một anh lực diễn vác cuốc đi sau
cùng, từ nay cứ làm li bước bảy giờ
cũng nói vọng lên trước, giọng oang
oang :

— Ngung bắn rồi không biết thằng
em tui có được về không hỉ ? Cả thằng
Lợi, thằng Ba, thằng Bich, anh Tuân
nữa !

Trong bọn có tiếng phản nản :

— Anh Tuân về thiệt rày rả hỉ ?

Tiếng nói nhỏ nèn Tuân chẳng nghe
thấy. Anh muốn hỏi bọn họ xem nhà
anh có thay đổi gì lâm không? Nhưng
anh lại thôi.

Làng anh bảy giờ khác trước nhiều.
Chiếc miếu cổ đầu làng giờ chỉ còn là
một đống gạch vụn. Vài bức tường
hoang lở rêu mốc xám xít còn đứng
vững giữa đám gạch ngói tan nát. Sân
chùa, chiếc cột kỳ lân đứng sừng sững ;

nửa minh bức tượng đã bể
nát, rêu xanh bám gần hết.
Cố đại cao đến đầu gối,
choán mắt cả lối đi.

Vài bụi tre tróc gốc, lá tre
rụng gần hết chỉ còn cành
gai khää khää. Đan « moóc-
chí è » đào bới từng lỗ sâu,
rác rến bùn nước thối hăng
hắc.

Anh rẽ sang phía tay trái,
qua hàng đậu bóng tre rợp
ánh trăng ; nhà anh không
còn nữa ! Một cái gi sụp đồ
quặn thất trong lòng anh.
Anh lặng đi vài phút. Bỗng

có tiếng trẻ con khóc, anh chú ý
nhìn : qua dàn mướp thấp thoáng
bóng bà cụ già cạnh chiếc chông tre
thấp lè tè. Anh vạch gai, bước đến
bên dàn mướp. Bà cụ thấy động, lẩn
vào trong tối. Dưới ánh trăng,
trông bà khom hẳn lại. Dáng bà cụ
phảng phất như mẹ anh. Giọng anh
run run :

— Mẹ !... Mẹ !

Bà cụ sợ hãi :

— Ai đó ! Ai ?...

— Con đây ! Hai đây, Mẹ !

Anh bước vào. Bà cụ mếu máo.

— Mẹ cực khổ lắm, con ơi ! Bà cụ
ngừng lại lấy vạt áo lau mắt. Con đi
mẹ vẫn nhớ con đó chờ ! Nhưng thế
không thể làm gì khác ! Mẹ ở với vợ
con, nương náu với nhau cũng qua
ngày., Mày về đây .. Không sờ...

— Không đánh nhau nữa, Mẹ a.
— Không đánh nhau nữa na con ?
Mắt bà cụ sáng lên. Vậy là không ai
bản về làng này nữa !?

Anh cõi ba lô bỏ xuống nền đất.
Ánh trăng luồn vào xum tối soi rõ
bóng vài chiếc lá mướp lắc lay.

— Nhà con đi đâu. Mẹ ?

— Nó mới đi cấy thì mày về !

Có tiếng trẻ nit cựa mình khóc oe
oe trên chiếc ô rơm. Anh hỏi bà cụ :

— Con ai đó ! Mẹ ?

Bà cụ thoảng có dáng bối rối :

— Con... con vợ mày !...

— Nhà con ? Anh lập lại gay gắt.

— Nhà con !!! ! Khốn nạn ! Vậy
mà mẹ vẫn ở với nó... Anh đê đầu
gục xuống hai cánh tay, giọng mai
mila :

— Chồng hắn đâu ?

— Nó vẫn ở vậy chờ đi lấy chồng
đâu ? Mày đừng làm thế, tội nghiệp
nó ! Chẳng là một bữa nợ, con nó
không gấp may bị...

Mặt anh tím lại, từng lời của bà cụ
thấm sâu vào lòng anh. Bàn tay anh
run run nắm chặt dǎn mạnh trong
không, miệng nói không ra lời...

Tiếng rựa chát vào gốc tre chan
chan. Nắng lên âm ám trên các ngọn
cau lá sắt lấp lánh sương sớm in rõ
trên da trời màu sáng trong. Không
khí buổi sáng ấm ướt mát da thịt.

Tuân chát mạnh nhát rựa cho thân
tre đứt hัก khỏi gốc. Anh mỉm cười
nhìn vợ anh đang gánh đát đắp lại
nền nhà cũ. Thắm hôm nay vui hơn
mọi ngày ; làn đầu tiên từ ngày ly
loạn giờ chỉ mới vui ; it khi chị vui
về thế. Người đàn bà vốn tinh thùy
mị và chịu đựng, đau khổ nhiều hơn

(xem tiếp trang 34)

NẮNG THU

ÀO AI THẤP THOÁNG trên con đường tre xanh xanh buông cành xả lở,
màu trắng tinh và mởi mê làm sáng cả buổi chiều thu... Sau trận mưa chiều, nắng
vàng trong sáng, đượm một chút hương vị dịu dàng như người thiếu nữ má hồng
lên mặt buổi sớm đầu xuân nồng mới... Nắng chiều pháp phổi trên tà áo nhung
xanh đượm vẻ đẹp lành của buổi chiều thu êm ái... Mùa thu với vẻ, nắng mờ thêm
chút ít... Chiều nay, nắng vàng vương màu trên sắc tóc diệu huyền tạo thành một
thú hương màu ngọt cát lòng trai trẻ, đã nghe gió lạnh từ muôn phương trở
về, rợn rợn lèn da... Mà hoa thu sao lại mau tàn, phải chăng vì nắng chiều
nhạt quá...

Nắng chiều nhạt quá trên những mái tranh yên lành trong buổi chiều thu
nhờ gió... Khối chiều nhẹ nhàng dang cao, rồi tan đi trong không khí đồng quê...
Tóc thê còn đương đế xanh tuốt, ngườiithôn nữ còn đợi chờ người về vui thú bắp
cà, khoai sắn... Người ta nghe một nỗi xa vắng không cùng trong buổi chiều thu
nắng nhạt vàng hanh... Sóng xanh yên lành chảy, lùa chiều ái nhóm trên sông; đồng
xanh mèm mông đĩnh một thứ sương chiều xà xả rồng, vừa đều hiu rộng
đến chân trời núi tim... Chiều thu càng đáng, nắng thu càng ấm áp... Hương màu
hoa đại bến đường quê phảng phất một mùi vị thương yêu...

Chiều chiều, người thôn nữ lặng lẽ đứng bên sông, ngắm mây chiều, lòng nhở
thương ai lặn lặn nơi chốn biển thùy thương nhở... Cùng một mùa thu xưa, người
ở, kẽ đi... và cũng chia ly bên giòng sông nỗi sóng... Chừ đây, sông lạnh lùng trôi,
ngày tháng lung lờ, biết bao nhiêu đợi chờ mong nhở... Nắng chiều lại bỗng vương
màu trên sắc áo nâu, đầu tóc rỗi... ta tưởng chừng nắng ấy là nắng thời xưa dệt
buồn trên nương dâu xanh ngắt một màu... mà lòng cõi phụ, chính nhân đều sầu
đang mây khói...

Ô hay, nắng nhạt chiều thu xui ta nghĩ đến nắng miền quan đai, biên thùy...
hắt hủi trên hàng thùy dương rủ lá... Hơn một lần, nắng chiều thu đã dệt tâm tình
thương nhở trong đôi mắt huyền mơ... Gió hờ phơ phất, nắng sáng bến sông... Chiều
thu, áo ai hồng quá, bước vội sang sông, khiến cho sông nước trở nên vương sầu vịnh
biệt, chia ly... Còn nhẽ làm chi nắng mùa thu cũ, mi buồn lặng lẽ nhìn nhau... Chừ
đây, trầu cau lỗi uổc, sông nước vẫn lung lờ trong buổi chiều nắng quáiしさ
chân song như xả cát một lối thê...

Ai ngờ ngắn đi về... Chiều thu lạnh quá. Và nắng chiều thì nhạt nhợt, như
nắng chốn sa trường...

Nắng biền cương sẽ buồn khi đầu thu trở gió... Cuộc đời cay chua, lòng đắt
chai sạn, người ta thì đã dày dặn phong sương.. Không còn ai mơ say nghĩ đến
áo dạ hàn của người thương yêu miền xa xôi gửi tới... Tình chối với giữa sương
thu mới nhóm ở chân trời, xa vời trong cặp mắt băng khuông...

Ai đã nghe những bước chân lẻ loi giữa chiều thu nhát nắng, đương lâm
đến một sẩm bình minh ánh nắng dậy hồng...

Lòng người là một cõi tiến đưa, tiến đưa buổi sớm rồi đưa buổi chiều...
Tình thương yêu còn vướng bồng con tàu còn ngừng trong ánh nắng mùa thu hay
sương khói mù mờ của tắm lòng nhân thế... Không ai kẽ lè mà lòng dạ xốn xang...
Ngọn nắng vàng mèm mang giữa mùa thu còn vương chí to trăng... Chiều nay,
bóng lồng nắng hoàng hôn, con tàu ra đi đã vượt qua bao nhiêu rặng núi, gió phất
phới đường trường làm lạnh lòng kẽ mồi ra đi... Nắng nỗi làm chi cho thêm nhiều
thương nhở... Lòng bỗng nhìn nắng chiều thu, tưởng chừng nắng dệt màu tang
rối lè...Nhưng, trên con đường đê thị, mây nõi kinh thành, nắng thu ngại ngại vương
màu trên sóng áo phù hoa... Người ta đã Vui Quên trong điệu cầm ca hoan lạc...
Bao nhiêu người ồ ạt đi trong ánh nắng mờ phai... Người ta đã quên... quên đi
trong Cuồng Loạn: một MÙA THU nắng mới : gió phán khởi lòng Người, đầy
đưa muôn lời ca vang trong lòng đất mới xối sau những chiều u ám tối tăm...

Huân, giữa mùa thu
TUỔNG PHONG



HƯNG SÁNG

KỊCH XÃ HỘI MỘT HỘI MỘT CÁNH của MINH ĐĂNG KHÁNH

Thảm kịch xã hội này xảy ra trong gia đình ông HỘI LỄ, một thương gia giàu có. Hai vợ chồng vào Sài Gòn kinh doanh đã lâu, có hai con: Lâm và Hoài Đức ăn học ở Hà Nội. Tình thế mới ông bà Hội Lễ gọi hai con vào Nam để tiếp tục sự học.

THỜI GIAN.— Suốt một đêm mưa gió ngày chủ nhật 26-9-1954... cho đến hừng sáng hôm sau.
KHÔNG GIAN.— Trong phòng khách tại nhà riêng của vợ chồng ông Hội Lễ ở một phố gần nhà thờ Huyện Sĩ.

BÀI TRÍ.— Rất sang trọng. Một bộ sa-lông kieu mới. Trên « đi-đang » một máy phát thanh xinh xinh. Góc bên trái kê bộ bàn giấy, sách vở gọn gàng. Trên bàn đe một máy điện thoại. Tường treo mấy bức tranh sơn mài, và mấy bức họa của các họa sĩ Tàu danh tiếng.

MỞ MÀN

Lâm nằm dài trên « đi vắng ». Tay vắt ngang trán. Bên cạnh, Trác bận chàng ngồi ngã đầu trên thành ghế, chân gác lên mặt bàn. Trác chậm rãi thở khói thuốc lá thành từng vòng tròn to và trầm ngâm nghĩ ngợi.

Cả hai phục sức sang trọng, nhưng áo quần sọc xanh như vừa mới đi đâu về...

Chợt Trác vùng dậy, làm ra vẻ ôm vũ nữ, quay mệt vài bước valse, rồi ngồi cạnh Lâm vặn « ra đi ô »...

Biệu nhạc đậm đà làm Trác rung cả thân hình đánh nhịp theo...

LÂM (Trở mình nô nức giọng vỗ bực tức).— Tất mẹ nó đi mà. Bực cả mình. Sốt cả ruột.

TRÁC (đứng giây nhún nhảy trước mặt Lâm).— Việc gì mà bực mình. Đến đâu hay đến đó mà a.

LÂM (Chồm dậy tát vội « ra-di-ô », nhăn mặt).— Thôi tao lạy mà, tao đang diễn cả người, mà may không thương tao, lúc này mà may còn nghe nhạc được nữa ư? Lâm thế nào bây giờ? May chẳng nghĩ cách gì cho tao thoát cái « nợ » này cả à? (thở mạnh) ôi giờ oi!

TRÁC (cụt hưng khún vai).— Thi đấy, theo ý tao chỉ có hai cách ấy thôi.

LÂM (đứng dậy từ từ lấy thuốc lá ra

hút).— Nhưng có lẽ nó còn yêu tao, chắc nó chẳng nghe đâu.

TRÁC (Biu môi).— Si! « anh » cứ chủ quan! Ôi dào ơi! May xem tao đã từng trải, lắc lối lầm rồi, tao là quái gì tâm lý của đàn bà nữa. Hàng trăm đứa đã qua tay tao, mà tao lại không hiểu nổi, không sành sỏi nữa hay sao?

LÂM.— Nhưng tao thè thốt với nó ghê lắm. Đến bây giờ mà nó vẫn còn tin tao cơ mà. Tao sợ rằng...

Thương thương gửi các em bé lạc lõng bị cha mẹ bỏ rơi...—M.D.K.

TRÁC.— (ghé sát tận mặt Lâm nói to)

Sợ cái chó gi? Hừ! thời buổi này chỉ TIỀN! TIỀN và TIỀN là xong tất. Nghĩa là chỉ có TIỀN! mà đã hiều chura. Bán khoán làm quái gì cho nó mệt xác, cho nó tồn thọ đi.

LÂM.— (nhăn trán).— Nhưng mà... (Rồi dỗi giọng) À mà may này tại sao nó lại biết địa chỉ của tao ở trong này nhỉ?

TRÁC (Trợn mắt).— « Ngày thơ » thế

mày. Thủ hồi lại hồi mà « tim yêu » ở Hà Nội sao này theo dõi và lùng nhà tao giỏi thế? (Hạ giọng) À này đưa náo báo tin cho mày là đêm nay nó đến đây.

LÂM (Rút ra một phong bì và thơ đã

NHÂN VẬT :

ÔNG HỘI LỄ.— Một doanh thương giàu có, hiện đang hoang mang vì thời cuộc. Sông không tìm được hạnh phúc. 49 tuổi.

BÀ HỘI LỄ.— Vợ nhà doanh thương. Nhân tình của Cả Khoan. Thêm khát yêu đương. Đạo đức già. 40 tuổi.

CẢ KHOAN.— Công chức có thể lực. Trại lợ, xảo quyết. Thích bộ đỡ nịnh hót để đem quyền lợi lại cho bản thân. 43 tuổi.

LÂM.— Con trai Hội Lễ. Hoang thai của thời đại. 22 tuổi.

TRÁC.— Bạn thân của Lâm. Thành niên sa đọa 26 tuổi.

HOÀI ĐỨC.— Con gái Hội Lễ, em ruột Lâm. Nữ sinh, đẹp thùy mị. Ngày thơ. Trong trắng. Giấu tình cảm. 18 tuổi.

HIỀN.— Người yêu của Lâm, và là nạn nhân của xã hội đau thương. 20 tuổi.

TUẤN.— Con trai Hiền. Lâm. Người hy vọng của « ngày mai trời Hừng Sáng ». 4 tháng.

ngay ấy mà. Thằng anh ruột nó đấy. Chúng nó chỉ có hai anh em ở với lão Bác nó mà thôi.

TRÁC (đọc tiếp).—... Anh ơi, có lẽ... khò quá anh à. Anh có còn thương em không. Mặc dầu từ hôm chúng ta tạm từ giã xa nhau để anh vào Sài Gòn, em chẳng nhận được một bức thư nào của anh cả. Nhưng em vẫn tin anh. Chắc anh đang còn bạn gặp me, xin phép me để cho chúng ta sống với nhau. Anh Lâm ơi! chắc me khó tính lắm nhỉ? Trời! liệu em có khéo léo, có súng đáng làm dấu của me không? (Trác ngừng đọc nội mông mình) Hừ! cứ như thật ấy! (lật trang giấy) Anh Lâm ơi! lệnh đèn mấy ngày sóng gió, trên biển cả, buồn tủi quá! Tàu cắp bến Sài Gòn ngày hôm qua. Bơ vơ lạc lõng! giá anh biết mà ra đón me con em nhỉ. Lòng em nao nao! Và hiện giờ em đang ở tạm nhà người bạn mới, cùng đi một chuyến tàu với em.

Em biết thầy me còn khó tính nếu anh chưa van xin để các người rủ lòng thương mà tha thứ cho chúng ta. Em không dám tim cách gặp anh ban ngày. Số lầm! nhất là sợ me biết sẽ thêm phần khó khăn cho chúng ta nên, em dành hẹn với anh tối ngày kia tức là tối chủ nhật em sẽ đến anh vào khoảng 11 giờ. Có lẽ lúc bấy giờ cả nhà ngủ cả rồi anh nhỉ. Hay khuya hơn tí nữa có được không?

Anh Lâm ơi! mấy hôm nay ăn ngủ thất thường và dâm sương giải gió nên con nó hơi « uốn mình » anh à. Anh thương, và giúp mẹ con em nhà.

Thôi con nó khóc rồi, cho phép em dừng bút. Tôi chủ nhật đợi em nhá. À đây gửi anh cái ảnh chúng ta và con chụp hôm đi mà anh chưa kịp lấy. Anh xem, con chúng ta có « khâu khinh » không? Thôi, xin dừng bút. Hôn anh nhiều.

Em của anh
HIỀN

(Trác và Lâm trầm ngâm, rồi Trác cười to).

TRÁC.— Hả... Hả... Thế đấy! chỉ toàn thương rồi nhớ và cuối cùng vẫn đi đến mục đích là: « anh ơi! giúp mẹ con em ». Si... may thấy không? Sống ở trong cái xã hội này thi đừng có TÌNH nữa mà chỉ là TIỀN. Chàng hết tiền ư? A lè hắp. hết tiền thì.. đà đít... và nàng bám thẳng khác ngay. (biu môi). Bây giờ nàng chưa gấp

nữa nhà.

LÂM.— Không TIỀN... khò! Có Tiền cũng khò! Đời chó thật!

TRÁC.— Đấy! còn cái việc con Hiền của mày thi chỉ có hai cách này thôi. Một là mày « PHỎT TỈNH » đi coi như không biết gì cả. Hai là mày xoay lấy số tiền vài « vẹn » mày « sang tên » cho tao, tao sẽ càng đáng chịu « đở đòn » cho mày, mày tạm thời vắng mặt ít lâu. Cứ phao ồn là mày sang Pháp chẳng hạn, thì nàng biết đây là đâu. Tao làm bộ bạn bè thân thích thi dùm học hộ trong lúc sa cơ, « lọt sàng thi xuống nia » mà. Độ ít lâu sau tao vờ « bố trí một vụ nòng ngoại tình thế là « A lè hắp », đá cái « bốp ». Bọn chúng mình tay trắng vẫn hoàn tay trắng, chẳng « nợ nần » gì cả, mà nàng cũng chẳng trách được tao hay trách được mày. Mày đã hiểu ý của tao chưa?

LÂM (nhăn trán).— Nhưng đào đâu ra tiền?

TRÁC (vỗ trán).— Quên. Quên khi nay chưa nói t'ep, ở ô, ở ông cụ mày chứ ở đâu. Xin... thi chắc ông ấy chả cho đâu. Mày lợi dụng ông ấy đang

ông « via » tao cũng « đá » lầm. Ông bố tao cũng « thủ đoạn » không chịu được.

TRÁC.— Đây này... theo tao nhận xét thi từ dạo sau cái ngày 20 tháng 7 ông cụ mày có vẻ hoang mang tợn.

Một trâm thử lo dò vào những người như « tip » ông cụ mày. Mà nay mai lại còn khai già sần nữa mới chết cho cái bọn hay soi của « đút »

(còn nốt)



Máu Việt Nam chảy năm trận rồi. Máu Việt Nam còn phải chảy nữa: tháng Chín 1660, trước sức cầm cự mãnh liệt của Nguyễn Trịnh đánh rút quân về Bắc, song về Bắc cốt rèn luyện quân sĩ để:

« Đến tháng Mười răm Tân Sửu (1661) Trịnh Tạc cử đại binh và đem vua Lê vào đánh chúa Nguyễn...»

...Quan trấn thủ Nam bối chính của họ Nguyễn là Nguyễn Hữu Dật đóng ở làng Phúc Lộc chia quân ra đắp lũy, giữ vững mọi nơi, quân Trịnh đánh mãi mấy tháng không được.

Đến tháng Ba năm Nhâm Dần (1662) quân mệt, lương hết, Trịnh Tạc phải thu quân và rước vua về Bắc. Nguyễn Hữu Dật đem binh đuổi theo đánh đến sông Linh Giang mới thôi.

Đánh nhau luôn sáu lần, chia rẽ trong 43 năm rồi, chuyến này là chuyến thứ nhất mà họ Trịnh định mượn uy tín của nhà vua để giúp cho quân mình phần « tác động tinh thần » trong dân chúng, song hồi đó thanh danh của nhà Lê đã giảm sút đi quá nhiều rồi, khó lòng cứu vãn nổi tình thế nữa, bởi vậy nên:

« Năm ấy, Thanh Tông về, rồi đến tháng chín thì mất ».

Trong vào binh lực đã không thể thắng được, dựa vào uy thế của nhà vua cũng không thành, gia sires trong nội bộ họ Mạc nỗi loạn ở Cao Bằng, ngoài biên thi, từ 1662 trở đi, nhà Thanh, sau khi hất đổ nhà Minh rồi, liền hạch sách chửi hùn, nêu.

« Mãi đến năm Nhâm Tý (1672) Trịnh Tạc (mời) lại đem mấy vạn quân và rước vua Gia Tông vào đất Bắc Bố Chính để đánh họ Nguyễn, sai Trịnh Căn làm thủy quân Nguyễn Súy. Lê Hiền làm bộ quân Thống xuất.

« Chúa Hiền cũng sai em thứ tư là Hiệp làm nguyên súy đem binh ra cùng với Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Mỹ Đức giữ các nơi hiểm yếu để ngự địch, chúa Hiền đem đại binh đi tiếp ứng.

Quân họ Trịnh đến đánh lũy Trần Ninh rất hăng, đã hai ba phen sập phá được lũy, nhưng Nguyễn Hữu Dật hết sức chống giữ, quân Trịnh đánh mãi không được, phải lui về Bắc Bố Chính. Đến tháng Chạp, trời mưa rét và lại nghe tin rằng Trịnh Căn đi đến Linh Giang phải bệnh nặng. Trịnh Tạc bèn sai Lê Hiền ở

MÁU VIỆT-NAM CHẤY

(trong cảnh rạch đồi sơn hà)

IV

lại Trần Thủ Nghệ An, Lê sì Triết ám Đô đốc đóng ở Hà Trung để giữ các nơi yếu lõi, lấy sông Linh Giang (tức là sông Gianh bây giờ) mà phân giới hạn Nam Bắc, rồi rút quân về Thăng Long.

Sông Gianh bây giờ — nghĩa là Linh Giang về năm 1672 — hỏi xa sông Bến Hải được mấy dặm đường? Máu người dân Việt tưới đậm sông Linh năm xưa hồi có khác chi máu người dân Việt vẫn ngầu trên làn nước sông Bến Hải năm nay?

Nhưng, 1672 cũng như 1954, hai con sông kia, đánh rắng nước « phải » chảy đôi giòng, ngọn đèn « dân tộc » đánh rắng « phải » khêu hai ngọn, mỗi tương tư của người dân Việt đánh rắng « phải » một dịp đôi ba cầu, thân phận con dân đất Việt đánh rắng « phải » Bắc, Nam đôi ba ngả, tâm linh đồng bào nước tổ đánh rắng « phải » dạ sầu đôi ba nơi... thật đó, song MÁU VIỆT NAM KHÔNG PHẢI CHẤY NỮA — tạm thời KHÔNG CHẤY NỮA, vì sứ giả có chép rằng:

« Từ đó (1672), Nam Bắc thôi việc chiến tranh, mãi đến khi Tây Sơn khởi binh (1772) thì họ Trịnh mới nhân dịp vào đánh lũy đất Thuận Hóa.

rồi sứ giả cũng đã phàn binh rằng :

« Kể từ năm dinh mão (1672) đời vua Thanh Tông lần thứ nhất, đến năm Nhâm Tý (1672) đời vua Gia Tông, vừa 55 năm, họ Trịnh, họ Nguyễn đánh nhau cả thảy bảy lần. Trong bảy nhì bảy lần, họ Nguyễn chỉ ra đánh họ Trịnh có một lần đã lấy

CHIA BUỒN

Toàn thể anh chị em trong Ban Chấp Hành Trung ương MẶT TRẬN QUỐC GIA CỨU QUỐC lũy làm án hận vì họa tin quá trê khống khéo đưa litchi cũn bà cụ TRẦN THỊ ĐĂNG đến nơi phản mổ được rát đau đớn hành thật phản ưu cùng bạn TRẦN VĂN HUẾ và xin cầu tháp cho hương hồn cụ mau về cõi non Bồng nước Nhược.

T.M Ban chấp hành trung ương
mặt trận quốc gia cứu quốc
TRỊNH KHÁNH VÀNG

được 7 huyện ở phía Nam sông Lam giang, nhưng vì các tướng họ Nguyễn không đồng lòng với nhau, cho nên lại phải bỏ về giữ đất cũ.

« Còn như thế lực binh lương thì họ

Trịnh mạnh hơn họ Nguyễn, nhưng người Bắc phải đi đánh xa xôi, vận tải khó khăn, mà người Nam thì đánh ở đất nhà mình, có đòn lũy chắc chắn, TUỐNG SĨ HẾT LÒNG, cho nên thành ra hai bên đối địch không làm gì được nhau, chỉ chờ cho những dân sự, phải chịu dịch vất vả, và bị tàn phá thiệt hại rất nhiều ».

Sứ giả Trâu Trọng Kim đã phê phán khá tường tận về mọi lý do thành bại của cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh. Song cũng chỉ mới bàn đến những lý do chủ quan của hai họ thôi, chứ chưa dâng động gì tới lý do khách quan. Muốn tìm hiểu được đầy đủ phần nào hơn nữa, thiết tưởng Người cùng cần biết tới ảnh hưởng ngầm ngầm của ngoại bang (phía Bắc là Tàu, phía Nam là Tây) trong cuộc nội da nát thịt kia: thực vậy, từ 1617 đến 1672: nhà Minh và Tây phương còn kinh địch với nhau, (cũng như từ 1884 đến 1954, Tàu kinh địch với Pháp) thì Tàu xui hay bắt cũng thế. Trịnh đánh Nam, giữa lúc Tàu xui Nguyễn đánh Bắc, cho mãi đến lúc nhà Thanh đẩy nghiệp cần phải nhượng bộ Tây phương (như họ Mao nhượng bộ Anh Pháp Mỹ bây giờ) nên mới mở cửa biển thông thương, do đó mà giao hảo với nhau..

Thế là thôi! Trịnh Nguyễn không « được » đánh nhau nữa — cũng như sau ngày 20-7-54, Việt Cộng và Việt Quốc không « được » phép khởi hấn với nhau nữa.

Nhưng, nếu để Trịnh thái bình quá, e Trịnh cũng đầu với mình chẳng, nên nhà Thanh mới « giúp » bọn giặc cỏ nồi lên như ong, quấy nhiễu nội bộ Bắc Hà. Chứng cứ mặc dầu ở đây sứ giả cũng vẫn chỉ viện ra có những lý do chủ quan về sự thất chính của chúa Trịnh thôi, chứ không hề « ngó tới mưu sâu » của đế quốc ngoại bang :

... từ khi Trịnh Giang lên nối nghiệp chúa, giết vua Lê, hại cả các quan đại thần như Nguyễn Công Hăng, Lê Anh Tuấn và làm lầm điều tàn ác. Tính ông ấy đã tàn ngược lại hay tiêu dùng xá xí,

thue má một ngày mệt mỏi, sưu dịch một ngày mệt nặng, dân tình khổ sở, giặc dã nồi lên khắp cả mọi nơi, thường sá trạm dịch đì không được, phải làm đồn hỏa hiệu ở trên đỉnh núi để phòng khi có việc gì thì đốt lửa báo tin.

« ...những giặc to phải đánh lâu thì có Nguyễn Tuyền, Nguyễn Cử và Vũ trác Dán ở đất Hải dương; Hoàng Công Chất, Võ Bình Dung ở Sơn Nam; Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Diên, Tế, Bồng ở Sơn Tây; Nguyễn Hữu Cầu ở mặt Đông Nam, Lê Duy Mật ở mặt Thanh Hóa và Nghệ An... »

Ấy ấy, từ 1740 đến 1760, phương Bắc loạn ly là thế, thi thử hỏi xem từ 1954 dĩ hậu liệu họ Hồ có thể tránh nỗi giặc dã do họ Mao tiếp tay gây ra ở nội bộ Việt Nam không?

Còn ở phương Nam?

Phương Nam có khác một là vi lớp dân « di cư » chạy loạn chúa Trịnh (cũng như ngày nay chạy loạn Cộng Sản Đệ Tam) vốn thừa sinh khí, và nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của chúa Nguyễn nên tránh nỗi nội loạn (do dân Tây phương định gây ra ngay từ khoảng đầu t.k. XVII, mặc dùn tới khoảng cuối t.k. XVIII) trả đũa bùng nổ trong vụ Bình Tây Sát Tả), rồi tập trung lực lượng vào việc Nam Tiến: lấn Chiêm Thành, binh Chân lập mở mang bờ cõi, chạy thẳng từ Thuận Hóa sang Nam vang, Vọng các chứng cứ lịch sử :

« ...Chúa Nguyễn đời đầu Chiêm Thành làm Thuận Phủ, cho Tả Trà Viên, Kế Bà Tả làm chức Khám lý, lại bắt phải đổi y

Đè được CHÂN LÝ HÓA đời mình nên xem tạp chí

TÌM HIỀU

THÔNG - THIỀN - HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-đức, không dâng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá Chân-lý

Giải-quyet nhiều vấn-dề khó-khăn khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì? và Sứ mạng của Ta đối với Ta, đối với Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chơn-lý.

Đồng-bào, Công-chúc, tư-chúc, thanh-niên nam-nữ Nên xem Tìm Hiểu Thông Thiên Học.

Bac-quán : 35 đại-tá Grimaud—SAIGON

Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUẤN
Chủ-bút : NGUYỄN-THỊ-HAI

hoài... tiễn mãi, tiễn từ Vịnh Bắc Hà vào tới tận Vịnh Xiêm La, lấy mót đảo, lấy mò hôi nước mót tưới cho giải đất thô miền Bắc, giải đất cát miếu Trung và giải đất bùn miền Nam hóa thành một lâm thóc phong phú bậc nhất châu Á, nuôi sống toàn cõi Đông Nam châu Á.

Bởi vậy cho nên, mặc nạn ngoại xâm, mặc họa nội loạn. Người cứ phát triển đều đều, đê đều đều mở con đường sống vào phương Nam, rồi đây họ Hồ dù có mắc vòng thúc phục của họ Mao song dám chắc trước rặng lớp dân Việt miền Nam vẫn đủ sức không những là ngăn giặc phương Bắc mà lại còn đủ tài giữ nỗi phương Nam — nếu chưa phải là phương Tây — mãi nữa.

Quá khứ của Người đã đảm bảo cho tương lai rồi mà.

B.T.T.

KỶ SAU :

Xây Dựng đất nước

Qui Bà
cùng Sê Xinh
đẹp như

MARTINE CAROL
vì nụ tài-tử
này chỉ dùng
một thứ xà bông

LUX
rất trắng
và thơm



GIÁO DỤC SINH LÝ

Ngày nay, môn giáo dục này trở nên quá lộn xộn. Màn ảnh, sách báo và cả nhà trường cũng nhắc đến Các bậc cha mẹ làm trưởng rồng quanh họ đã có sẵn những « cộng sự viên » để tính giúp đỡ họ trong trọng trách của họ. Rồi có lúc họ đề mặc cho con trẻ tim hiếu những bí mật của đời các em trong những sách vở ấy.

Giáo hoàng đã cục lực phản đối lối giáo dục như trên. Sự tò mò kích thích trẻ trong những tác phẩm ấy không phải tất cả đều lành mạnh. Chúng ta đã ít tin tưởng vào các nhà xuất bản, ít tin tưởng hơn nữa là những cây viết các tác phẩm ấy. Nhiều sách bàn đến, nên đó chính là một mối đe dọa lo ngại nhất. Nhiều bậc cha mẹ mua lấy những sách ấy vì họ thấy bày nhan nhản ở các hiệu sách và họ nghĩ rằng sách sẽ giúp họ ít nhiều ý kiến trong việc giáo dục sinh lý cho trẻ.

Điều đáng ngại nhất là có phải tất cả các bậc làm cha mẹ đều có đủ năng lực lãnh trọng trách ấy không?

Nên khai tâm mà không nên giáo huấn

Thật ra danh từ giáo dục sinh lý hình như không đúng lắm. Phải nói là khai tâm mới đúng. Việc này, đối với những dân tộc lạc hậu như là một vấn đề tối thiêng liêng vậy.

Một ông cha của gia đình lúc trả lời cho đứa con 14 tuổi một cách ý à, không dứt khoát, thì còn gì hài hước cho bằng nữa ! Các ngài phải biết rằng một em bé 12 tuổi xem những chuyện ấy bí mật đến làm sao ! Hỏi mà không được trả lời một cách rõ ràng, các em tự khám phá lấy sự thật. Rồi đến trường, ra ngoài đường, các em tự tìm cách thỏa mãn lấy óc tò mò của mình. Và chính những nơi ấy có nhiều « cố vấn » cho các em lầm.

80% các bậc làm cha mẹ chẳng vừa ý gì khi rõ con mình tìm biết những điều đó, nhưng nếu họ chịu khó hỏi trả lời lại những câu chuyện của họ lúc họ còn ở tuổi áu thời, chắc họ cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì nữa. Hơn nữa, nếu rày là trẻ về việc ấy là phạm vào cù chiết sức vụng về. Tim hiếu ý muốn của trẻ và có cù chiết mệt tức là gây được uy tín.

Khai tâm vấn đề này cho trẻ phải

từ từ mới được. Chúng ta bắt đầu nói chuyện về cách sinh sản hoa quả, tiếp đến loài cá, dần dần đến loài có vú. Con người cũng thuộc loài có vú.

Lối dạy cho biết, bằng cách tả như thế không liên can gì đến danh từ giáo dục hay khai tâm nhưng đó là vấn đề học vấn. Trong lúc nói với trẻ không nên có những câu : « Đừng làm thế này, đừng làm thế nọ, vì như thế sẽ có nguy hại... ». Tiếp nhận được những lệnh ấy chỉ làm cho trẻ thêm hoang mang và có ý mạo hiểm khám phá những bí mật kia mà thôi.

Trước hết phải gây lòng tin cho trẻ

Khai tâm vấn đề sinh lý cho trẻ không phải chỉ một lúc bộc lộ hết cả những điều chúng thắc mắc. Bắt đầu phải gây cho được lòng tin đối với trẻ.

« Con ạ ! vì một vài lý do chưa tiện bàn sâu về vấn đề đó. Hiện nay con còn ở tuổi học lấy nhiệm vụ của con, quyền hạn và bồn phận làm người. Ba chắc chắn con cũng đã chuyện trò với bạn bè của con rồi.

« Việc ấy ba cũng không lấy làm lạ, nhưng bạn con ít hiểu biết, nên con cũng có thể có cái nhìn sai lệch như

Giáo dục sinh lý đưa lại nhiều kết quả tốt đẹp

Ở quận Winsconsin, giáo dục sinh lý được phổ biến ở học đường một cách chu đáo nên theo bản thông kê thì kết quả thu được rất tốt đẹp.

— Những vụ sinh đẻ trái phép bớt xuống 18%.

— Các vụ chửa hoang bớt 50%.

Đề bài trừ vần chương và những nhím ảnh tồi phong bại tục

Một cuộc vận động sắp được tổ chức trên toàn thế nước Nhật để bài trừ tất cả loại vần chương và nhím ảnh tồi khiêu dâm đã lan tràn trên nước Nhật từ ngày chiến tranh kết thúc đến nay.

Một cơ quan chuyên trách về việc tổ chức cuộc vận động này vừa thảo xong những kế hoạch.

Các giới hữu quyền trong ngành cảnh sát tỏ ý tiếc rằng số người phạm tội đã tăng giá, nhưng là trong số sáu viên các lớp trung học và đại học, vì những thanh niên này đã đọc những sách hay xem những phim ảnh đồi bại.

bạn con. Ba đặt tất cả tin tưởng ở con, ba mong con đưa ra tất cả những câu hỏi, ba nhấn lại câu này là con cứ nói trắng ra những điều xem chừng con còn lúng túng. Trước nhất ba muốn con tìm hiểu, dừng giữ im lặng và thận thùng thường lệ, ái tình đòi hỏi cặp mắt mở rộng và nhìn thẳng tới trước».

Người lớn sẽ trả lời những câu hỏi của trẻ nhưng cũng đừng gọi tánh tò mò và nhàn dịp đó, cởi thoát một vài sai lạc của trẻ trong khía nhận xét các vấn đề.

Trong gia đình, người cha nên là người đứng ra tâm sự với trẻ về vấn đề này.

Phải luôn luôn xem chừng đến trẻ

Khi gây được lòng tin rồi thì cha con dễ dàng tâm sự với nhau. Đầu đi, đuôi lợt. Thiếu niên hay thiếu nữ xem cha mẹ như bạn bè hết sức thân thiết để ngó tát thấy nỗi niềm riêng.

Trẻ quen dần và học hỏi thêm kinh nghiệm cuộc sống. Có ông bố đã từng sửa chữa thư tình cho con, nhiều lúc còn cho cả tiền để con sắm một món hàng xót ra con cần đến.

Dĩ nhiên, cách đối xử ấy không có gì là có hại cả, trái lại, khi đã gây được lòng tin rồi, người làm cha dẫn dắt con đi theo được đường ngay lối thẳng.

Lối giáo dục ấy phải tiếp tục cho đến lúc trẻ đã thành gia thất.

GIANG TÂN

(Viết theo bài của J.L.G trong tạp chí Bien-être.)



Giữ cho giàu quý Bà mới mai
Phản HAI QUANG
trắng, mịn khõng dính quần áo.

ĐỜI MỚI số 134



CÓ NÊN KÈ TRUYỆN CÔ TÍCH CHO CON TRẺ HAY KHÔNG?

Thế nghĩa là chúng ta khuyến khích tánh lười biếng và thụ động. Sở dĩ có những lời chỉ trích ấy là vì người ta chỉ đặt vấn đề trong phạm vi con trẻ mà thôi, thay vì đề cập đến địa vị thật sự của truyện cổ tích ở các tuổ tác, trong không gian và thời gian.

Với hình ảnh đã gợi ra ở đầu bài, một hình ảnh khác hiện ra trong trí óc chúng ta ; hình ảnh một hang đá tận trên đỉnh núi cao nơi ấy chúng

của HOÀNG VĂN HÀ

và khó khăn — không phải để giải trí mà trước hết là truyền khẩu trực tiếp những việc vừa xảy ra (như trường hợp người leo núi) hoặc gián tiếp bằng nhiều hình ảnh tượng trưng những kinh nghiệm loài người. Vì thế, chúng ta có thể nói : Người kể chuyện đúng đắn vừa là sử gia, ký giả, tiểu thuyết gia, thi sĩ, kịch sĩ. Con trẻ

dưới 10 tuổi chưa đến trình độ chuyên môn nên truyện cổ tích đối với chúng là món ăn dồi dào nhất và cũng dễ tiêu nhất.

Cũng vì chúng sống giữa đời sống vô cùng phức tạp không thể phân tách suy tưởng được nên truyện cổ tích có thể và phải giúp chúng, lần hồi nhận thức hoàn cảnh thật sự của chúng, giải quyết mọi thắc mắc, xoay trở dễ dàng trong đời sống riêng biệt. Và cũng vì con trẻ không thể tưởng tượng được hoàn cảnh khác hơn hoàn cảnh mình, nên truyện cổ tích sẽ thúc đẩy chúng chú ý đến đời sống khác, bám vào một nhân vật nào trong truyện để lần hồi tìm hiểu khác, thế hệ khác, văn minh khác, quốc gia khác.

Lại nữa, giá trị của truyện cổ tích là giá trị nghệ thuật, một nghệ thuật trong sạch, vô tư, đẹp đẽ. Một truyện cổ tích sau khi được kể xong không còn lưu lại dấu vết gì nếu không là một âm vang trong mỗi người nghe, âm vang và ký ức sẽ nảy mầm thành những sáng tạo mới, thay hình đổi dạng và truyền sang kẻ khác với màu sắc rực rỡ hơn, dồi dào hơn. Chúng ta có thể nói nhờ những người kể chuyện quen thuộc hay xa lạ mà một nền văn minh còn đẽ lại nhiều di tích sống, sau khi bị tiêu diệt.

Truyện cổ tích là một sáng tạo ca ngợi hy vọng một thế giới tốt đẹp hơn thế giới của chúng ta

Người kể chuyện còn có một địa vị khác cũng quan trọng như truyền khẩu: sáng tạo lại và sửa chữa. Đề cho chúng ta có đủ can đảm đương đầu với thế giới thực tế, thường ghê tởm với những hoàn cảnh tâm lý đau đớn, với những hoàn cảnh xã hội bất công, người kể chuyện trình

(đọc tiếp trang 42)

31

NHÀ CHIẾT TỰ HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người
trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoán chủ kỷ được cả ngàn bức thư của các giới gởi về xem và khen tặng.

Dám quả quyết nói thẳng cuộc đời, sang hay hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRÀ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả hường giá xem đặc biệt 50đồng/gói bằng bưu phiếu, hoặc dù số tem 50đ, nộp trong mười ngày quý Ngài sẽ nhận được bìa đóng chủ kỷ.

Địa chỉ :

150/9 Frère Louis—SAIGON

Chú ý cần viết chữ và cho biết Nam hay Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.

TÂM HỒN PHỤ NỮ

(TIẾP THEO TRANG 16)

đảm đương đối vững vàng cho phụ nữ. Nếu không có hôn nhân mà chỉ có ái tình thuần chất thì sớm muộn người đàn bà sẽ phải chịu sự buông rũ bạc bẽo của tình lang.

Hạnh phúc không phải là một đôi giày vừa được với mọi bàn chân mà người ta chỉ việc làm theo một khồ. Không, hạnh phúc là kết quả của một sự hợp hòa, biến chế khéo léo giữa đôi bên. Người đàn bà là thí đóng giày, và người đàn ông đứng cựa quậy chân luôn, để yên cho thợ giày do rồi đóng, thi mới hòng khéo dẹp được!

Đứng bao giờ ta cầu mong sự thả lỏng ái tình, vứt bỏ hồn phổi, vì như vậy, xã hội sẽ tan rã dần với... một lũ con hoang.

Người đàn bà thiết tha yêu, và đó là một bí kíp cho đời họ. Nhưng có tần bi kịch đó, đời họ mới có ý nghĩa, chỉ cần hôn nhân làm dịu nhẹ độ buôn của tần bi kịch đó thôi.

Giờ đây, có nhiều thiếu nữ xấu hổ thẹn thùng khi nói đến yêu đương hôn phối, không dám thú nhận với chính lòng họ rằng họ muốn lập gia đình để hy sinh cho gia đình ấy... là cũng bởi người ta đã bôi nhọ tình yêu người ta đã coi tình yêu mất tinh cách hy sinh cao quý, chỉ còn trơ lại một giá trị thỏa mãn sở dục mà thôi. Buồn thay!

Trong khi tình yêu là nguồn sống của đàn bà như Mazzini đã nói: «khi mà ta yêu, ta cảm thấy ta có ích khi mà ta được yêu, ta cảm thấy có cái gì niu ta ở lại cuộc đời».

Cho nên, trước sau ta cần trông đợi sự hiểu biết ở phía đàn ông đứng coi ái tình là một trò đùa nữa.

Đàn bà cần săn sóc người khác và phải được người khác săn sóc lại, cho nên dù đôi khi khổ vì người chồng khó nết, họ có thể khổ hơn nếu người chồng quá thờ ơ lạnh lùng, chẳng đòi hỏi họ chút gì. Đàn bà sung sướng khi lấy một người chồng độc đoán chuyên quyền, hay đòi hỏi hy sinh, hơn là lấy một người chồng nhu nhược, chẳng trách móc, sai bảo, đòi hỏi tí gì bao giờ.

Tình yêu của họ cũng đặc biệt dành cho các kẻ tài hoa mà bị thất bại vì đối với họ, các người này đáng kính. Tình yêu của họ lại dành cho những ai có tâm hồn lý tưởng tra sự cao xa như họ, nghĩa là các kẻ yểm thế, chán đời, các chiến sĩ anh hùng,

thi sĩ, tiểu thuyết gia, nghệ sĩ. Còn nhà khoa học, vật lý hóa học gia, nhà thám hiểm dù lỗi lạc đến đâu, họ cũng khó chú ý.

Một gã đàn ông sống ngoài sa mạc mười năm để nghiên cứu về địa cầu hay chết đổi để khảo về địa chất—gọi ở họ lòng thương hơn là tình yêu.

Có những đàn bà bạc tính, thay người yêu như thay áo là vì họ có nhiều nam tính trong người.

Ngoài ra, đàn bà yêu đàn ông với đủ cả nết tốt tật xấu của người họ yêu, vì có xấu họ mới có dịp bộc lộ sự sẵn sàng bù tri, đỡ dần về mặt ấy.

Không gì dẹp bằng một thiếu nữ đang yêu vì như vậy là họ có dịp được hy sinh cho người, hữu ích cho người. Và ta thấy nhiều bà vợ tuy phản nản rằng chồng minh khó tính nhưng chính là một lối khoe khoang kiêu hãnh của họ cho nên một người chồng hay đòi hỏi, chê trách, kêu ca, hợp với một người vợ hiền hậu, biết chịu đựng chiều chuộng, sửa chữa lỗi lầm, chính là một cặp vợ chồng hoàn hảo lắm.

Với những cặp vợ chồng ấy, gia đình tiến nhịp nhàng, và góp phần xây dựng thúc đẩy sự tiến hóa chung của quốc gia, xã hội cùng nhân loại.

Bài toán «Phụ nữ» đã được đem giải từ bao thế hệ trước, giờ đây lời giải vẫn chưa tìm được gãy gọn.

Bỗu phận chúng ta là phải dựa theo các lối giải đã trình bày, các lối giải đó do công của bao người đi trước kiểm tim, đến lượt chúng ta phải làm nốt rồi ghi đáp số.

SONG NHẤT NỮ
(8 - 1952)

Người chồng lý tưởng

(tiếp theo trang 17)

đừng ghen. Em ghét mấy người ghen lám,

Mai vuốt má Bình: Nhưng họ có yêu họ mới ghen chứ.

Nhưng em chả thích thế, và phải có một người em gái dễ thương,

— Chi vậy? Xuyên hỏi.

— Đề làm bạn với em chứ chi?

Trú kêu lên: ô! thật là trẻ con!

Mai: đề em Bình tiếp, chị Trú!

Em thích người chồng phải chịu gùi rè nhà em cơ. Vì nếu phải theo họ, em nhớ ba má lắm. Mai hỏi: Em không đòi phải giàu à?

Không! — Bình cười — vì nhà em cũng đã gọi là khá giàu rồi, cần chi giàu nữa?

Mai rót thêm trà vào chén các bạn, đoạn ngắt lên, chậm rãi: Bây giờ đến phiên tôi. Từ nay đến giờ, tôi đã được hân hạnh nghe các bạn nói cả rồi. Tôi cũng đồng ý một vài điểm mà các chị đã chọn lựa cũng như không đồng ý một vài điểm trong đó. Nhưng, có một điều tôi muốn mà chắc chắn các chị không ai thích cả, đó là người chồng lý tưởng của tôi phải là một người 40 tuổi hay xấp xỉ con số ấy.

— Ô!

Mai nhìn một lượt bốn khuôn mặt, mím cười.

Và phải trải qua một đời tình ái bất mãn. Có kinh nghiệm về cuộc «thủ lừa» đã qua đó. Có lòng tin vững chắc về sự gấp gáp mới; có thiện chí và cố gắng về sự xây dựng hạnh phúc. Tôi thú thật rằng tôi không thích lấy một người bằng hoặc hơn tôi vài tuổi. Tuổi 40 là cái tuổi tốt nghiệp trên trường đời, cái tuổi không ngoan, cái tuổi lý tưởng vậy.

Saigon thu 1954.
PHONG LAN

Em Ngọc Quý (Hội An):

Bấy lâu nay em rất thắc mắc về câu phương ngôn của các cụ «bố lão» thường tuyên bố với con cháu khi cao hứng nói đến chuyện hôn nhân:

«Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng».

Tại sao bấy giờ em chẳng thấy đối uyên ương nào yêu nhau do trời định, mà chỉ yêu vì tiền và danh vọng.

Bởi vậy em vẫn hoài nghi câu phương ngôn trên: hay nói cho đúng, đời giờ chẳng có ái tình, mà chỉ có «thương» tiền tài và danh vọng mà thôi.

Nếu như thế thì em không tin là có Ái Tình anh ạ. Nhờ anh giải đáp hộ giùm em.

TRẢ LỜI:

Sao lại không có Ái Tình? Xưa cũng như nay chư. Nhưng từ trưởng và hành động để «thể hiện ra ái tình» là khác nhau mà thôi. «Vật đổi sao dời» mà lý. Đây biết bao nhiêu những câu ca dao để dẫn chứng rằng các cụ của chúng ta ngày xưa ngày xưa cũng «Ái tình» ra phết chứ chẳng không đâu.

Theo các cụ thì câu «Hữu duyên... tương phùng» này có nghĩa là: nếu có duyên số «trời bắt» (?) thì dầu xa cách ngàn vạn dặm cũng có cơ gặp nhau để nên duyên vợ chồng. Còn nếu ông ta bà nguyệt mà chẳng se giây to hồng cho thi đấu anh chị có chạm trán nhau... đố.. đố cũng chẳng «ái tình» với nhau được. Đó cũng là một trong những «pháo đài» kiên cố để duy trì và giữ vững lập trường: «môn đăng hộ đối», «cha mẹ đặt đầu con ngồi đáy», Thủy khắc hỏa... hỏa khắc... lung tung. Thành kiến xưa của các cụ nhà ta ấy mà...

Đến bây giờ nếu chúng ta muốn dùng câu: Hữu duyên... nhưng hiểu khác đi một tí thì cũng vẫn được như thường. Nghĩa là chẳng phải do ai định, chẳng có trời đất nào định cho mình, mà chính tự mình định lấy để tạo nên hạnh phúc cho mình. Hiểu «Hữu duyên... vô duyên»... theo nghĩa để chỉ trai, gái đã đủ điều kiện làm chồng, làm vợ, làm cha làm mẹ chưa? Nếu muốn có hạnh phúc được bền lâu, thì phải suy nghĩ chín chắn chứ không nên hờ hững.

Tim hiểu, đặt mọi vấn đề có thể xảy ra khi lấy nhau, và giải quyết được ổn thỏa cùng nhau nghĩa là có thể «kỷ hiệp ước» cùng nhau, thì lẽ cốt nhiên là nên «năng tương ngộ» còn không hợp nhau thì cứ việc «bất tương phùng» đi cho được việc để tránh tai họa về sau.

Không tuyệt đối thời buổi này toàn là yêu nhau vì Tiền vì Danh. Cũng có

sao? Tìm những sách báo nói về tai hại của thuốc lá cho chàng đọc. Không hiểu ông nhà ta thế nào, chứ đa số những cặp trẻ trung thì đức ông chồng số nhất là «khí giới nước mắt» của cô vợ trẻ yêu yêu.

Hay là thế này, xui dại, và nói nhỏ với bà nhá, bà khi nào chàng ta muốn «thơm» là thi bà cứ việc thẳng tay «tẩy chay» đi, bà chạy trốn chùm kin chán lại mà nói với chàng ta như thế này: «Anh ơi! Mồm anh hôi và sắc mũi thuốc lá, khó chịu quá, làm em chỉ muốn buồn.. mửa thôi, nếu..

Anh mà không bỏ thuốc lá thì em không cho anh... h.. em đâu...»

TRẢ LỜI.— Cô N.T.H.T. (Nhật Trang):

Ấy đúng! cô giàu tình cảm, dễ giận, dễ quên và dễ yêu như vậy, mà chỉ vì «những phút quẩn trí» như cô nói, mà cô đã giận dỗi muốn thi phát đi tu... thì.. tôi e rằng khó dắc đạo lắm lắm đấy.

Việc gì mà cứ phải làm Sư mỗi mong tránh được nợ trần?

Trường hợp này của cô phải nên dứt khoát và «tinh tú» lắm mới được, và cô xem lại D.M. số 126 cũng đã có một nỗi lòng tương tự.

TRẢ LỜI.— Bạn M.D.L. PH. NG D.:

Có thể bị tội đồng lõa với kẻ làm chuyện xấu này. Nên giữ lấy tất cả những bằng chứng, thư từ. Tình chuyện điều đình thi hơn. Có thể phò cấp trên trực tiếp can thiệp để họ trả lại cho mình.

TRẢ LỜI.— Bạn PHẠM TÍNH — LÊ BIỀN (Phan Thiết):

Tự mình cũng có thể nhận xét và nhận định sự tồi chát giáo dục của nhà trường mà mình đã theo học có được quy mô, đúng phương pháp không? Mục đích đem lại sự tiến tới cho học sinh hay có tính chất thương mại?

Không những học tập ở nhà trường rồi mà mình cũng còn phải tự rèn, tự luyện, tự tu để tránh những thi giờ lảng phí thì mới mong có kết quả khả quan được.

Nếu thầy tận tâm giài giỏi, bạn bè tốt mà mình vẫn thích «bát» phổ để «phát pho» thì cũng chịu đấy không thể thành đạt được đâu.

TRẢ LỜI.— Bạn VĂN THỊ (Huế):

Bạn thắc mắc đúng lắm, và dĩ nhiên là cũng phải chịu ảnh hưởng một phần nào. Nhưng nếu biết tim hiểu học hỏi để biết cách mà ứng dụng những điều minh đã thu lượm được từ là biết học và biết hành vây.

Có lẽ vì bạn ấy vô tình hay hữu ý «dùng nhầm» như vậy chăng?

HOÀI VINH



Dầu Hai Ông Cháu trị bá chứng

rất thần hiệu

CHAI LỚN DẦU NHIỀU
Có để bán khắp nơi



TRỞ VỀ

(tiếp theo trang 25)

hạnh phúc, ít khi được vui trọn lành như hôm nay.

Tuân đã tỏ ra hiếu biết; người đàn ông trong một phút cảm thấy chưa chát đến tội độ, bỗng thấy thương vợ nhiều hơn lên. Đêm hôm trước anh đã bảo Thắm:

— Với anh, Thắm vẫn là Thắm mấy năm trước. Thắm vẫn là vợ anh.

— Còn con em ?!!!

Anh cương quyết:

— Con em là con anh rỗi ! Đừng nghĩ ngợi nữa, Thắm ! À, để anh đặt tên cho nó...

— Nó tên là Lai.

— Không ! Anh đặt nó là thằng Tuân, Nguyễn Tuân.

Mắt người vợ sáng lèn, đêm ấy Thắm vui lên một chút; người đàn bà hơi thấy yên lành. Nhưng trong chí vẫn còn ngượng ngùng.

Hôm nay Tuân dựng nhà mới. Mẹ anh từ sáng sớm dì lanh quanh trong xóm mượn người làm giúp đến nay cũng chưa thấy về.

Mình trần truồng trực anh đi mài rựa lúc còn tối đất. Vợ chồng anh dậy khi bà cụ khua đôi guốc tre lẹt xẹt cùng lúc chiếc chõng tre thấp kêu ập ẹp và tiếng đứa bé thức giấc khóc oe oe. Vợ anh dỗ con, còn bà cụ nhèn lửa thòi phì phò; bụi than bay tung trên mái tóc bạc tro của bà cụ.

Sáng nay Tuân thấy hăng hái; anh làm việc không ngừng.

Mặt trời lèn quá ngọn tre, ánh nắng

chiều chênh chênh xuống xóm làng. Không khí mát của buổi sớm đã bắt đầu cảm thấy bức. Tuân đưa tay quệt mèp, mở hôi làng nhảy tròn tuồn tuộc.

Tuân lấy rựa trầy bớt những cành lá lâu không có người đốn nhiều cây đã ửng màu da cam Tre già như thế dùng tốt tệ ! Nhiều tre lùn ngà to hơn ba gang tay.

Một con ruồi xanh sà xuống hút chất ngọt ở thân tre bị chặt đôi. Anh ngắm con ruồi bò tròn trên lông tre lùn ngà màu da cam, to mà thằng nuột Tuân chép miệng ; già hồi nhỏ anh có được một lóng tre lùn ngà đẹp và to như thế để làm cái bùng binh nhỉ ?

Có tiếng thằng bé khóc, Tuân chạy vào dỗ con :

— À à oi ! Con mẹ mày cứ làm nũng... à à ! Cha mày thì mặc dùng nhà, mẹ mày gánh đất, bà đì mướn người. À à oi !!!

Anh nhắc nó vào lòng, bồng ra thềm cửa. Mặt thằng bé đỏ bừng, ngủ ngoài trên tay anh. Tuân xoa đầu con; tóc nó hung mượt mềm như tơ. Ngoài sân, Thắm đưa mắt nhìn nhanh chõng. Chị cui xuống như châm chú làm việc. Trông chị không được vui. Tự nhiên Thắm thấy tui tui; lòng người đàn bà chua xót khi nghĩ đến tình cảm mình !

Trong nhà, tiếng nói vọng ra sân :

— Minh oi ! Đề anh làm cho con cái bùng binh hở ? Có khúc tre lùn ngà ngoài kia tốt quá.

Sàigon Ngày 9 tháng 9 năm 1954
Một chiều nắng hanh, có mưa phùn

VŨ NGUYỄN

VĂN CHÁNH THƠ XÃ

(Nhà sách và nhà xuất bản) 115 đường Gia Long (sau chợ Sài Gòn — gần ngã tư đường Aviateur Garros và Gia Long)

Cần bán thảo giá trị

Đề xuất bán.

Có các loại sách học

Cho các học sinh như các trường Chasseloup Léubat, Marie Curie, Pétrus Ký. Gia Long và các trường tư từ ban tiêu học, và sách trường Đại học và các ngành chuyên môn.

Chủ nghĩa xã hội...

(tiếp theo trang 42)

Đảng minh lại « quan trọng hóa » vấn đề Nam Tư lên làm gì thế ?

Vậy thì cuộc thi nghiệm ở Nam Tư hiện nay chỉ ảnh hưởng sơ sơ đến tinh hình phong trào thợ thuyền thôi vì hầu như nó không được mấy ai biết tới. Đó là một chỗ sai khớp nguy hiểm giữa sự lạc quan của phe trí thức, vì biết rõ chi tiết của cuộc xung đột nô nèn coi nó là hy vọng của một cơ hội hưng cách mạng, và sự hờ hững của đại đa số dân thợ không biết qua tí gì về biến cố kia cả. Cũng cần hiểu sự thận trọng của Ti-tô và của các lãnh tụ Nam Tư qua trạng huống bất lợi ấy. Nếu án bệnh quá sâu xa để tìm cho ra căn nguyên mối hại của chủ nghĩa Séc ta lin thì e rằng rồi phải đặt ra vấn đề tìm cái gì để thay thế cho cơ cấu bị đau kia mất. Thế mà đem tung cái ý kiến là chuẫn bị một cuộc tái tạo phong trào thợ thuyền quốc tế đi, cho ngay là về tương lai đi nữa thì cũng là dự tính dựa vào một « cao trào » của nhân dân mà hiện nay thực khó mà tiên đoán xem nó có thể xảy ra và xảy ra vào lúc nào được chăng.

Trong giai đoạn thời lui thi ai lại đi xây dựng một cơ quan Quốc tế ấy ? Chắc chắn Cộng Nam Tư đã cảm thấy điều đó, cho nên các tay lãnh tụ Nam Tư mới tìm cách củng cố chủ nghĩa Cộng ở xứ mình rồi thông tin cho cán bộ của phong trào thợ thuyền ở xứ ngoài biết vận động. Rồi đây, tương lai và mọi điều tiến bộ của công tác nô sỹ định ra những mục tiêu khác.

Thực vậy, suốt sáu năm nay, chiến sĩ Tả Đổi Lập ở toàn thể hoàn vũ — cả đến phe phái tự xưng là Đệ tử Quốc tế nữa (tự xưng vì chính họ cũng vẫn chưa có đường lối rõ rệt, trong khi chưa thực tập cách mạng vào một cơ sở cụ thể nào cả) — đều hướng cả về Nam Tư để rút kinh nghiệm, mong áp dụng vào tinh thần của từng địa phương để góp phần vào công cuộc xây dựng một ý thức hệ mới, một Nhân Bản Mới, thích ứng với lớp lớp nhân dân cần lao đau khổ đang đi tìm cơm Ăo, Tự Do và Hòa Bình. Cho nên, hiện nay mỗi bước đi của Nam Tư vẫn được coi là một bài học cho vô số chiến sĩ cách mạng tiến bộ ở trên thế giới, nhất là ở nước ta, sau cuộc thử thách « xương máu » suốt mười năm trời nay rồi.

H. V. P.

KỶ SAU : Dân Chủ Xã Hội

ĐỜI MỚI số 134



XII

T HẾ là từ đấy quen lệ, quần áo anh nào anh ấy giặt. Cả ông bố cũng giặt lấy để làm gương cho lũ con. Nhàn được khoẻ thân hơn một chút.

Tuy làm việc vất vả suốt ngày, tối về Tinh cũng mượn sách của Đạm để học. Đạm vừa học vừa cát nghĩa cho anh những bài khó hiểu. Từ ngày lại nhà Đạm ở, Tinh không có dịp nào đi xem chiếu bóng nữa. Đối với anh, cái thú giải trí ấy bây giờ đã thành ra một trò trướng giả. May đồng bạc lương hàng tuần vừa đủ mua ít đồ dùng lặt vặt và quà sáng. Tinh cũng không có dịp nào viết thư được cho chị Hạnh. Chẳng biết chị có gửi thư cho Tinh không. Tinh cũng không về qua nhà nên không được biết gì về ba, Thủ và Kiên nữa. Những hôm đầu xa nhà cũ, anh cũng thấy nao nao buồn. Nhưng rồi công việc và đời sống vất vả làm anh quên đi. Anh nhớ đến lời khuyên khích của ông Bầu, thầy dạy anh ở nhà máy và tối tối anh cặm cụi học hành.

Ở nhà máy Tinh không học được bao nhiêu. Công việc vất mọi người sai bảo đã chiếm hết gần tám giờ làm việc. Vả lại nhà máy thì không như trường học. Ở đây anh chỉ tìm cách học qua những công việc hàng ngày. Họa hoản

anh mới có dịp mó đèn cái búa cải đục. Đèn nhà máy không có cái gi bô phi đi được hết. Cho nên có muốn học anh cũng không kiếm đâu ra một mảnh sắt để lắp dữa, lắp đục.

Trong khi ấy máy móc Tinh đã có phần thông thoáng hơn cả ông Bầu. Ông Bầu đã dày cho anh rà bìa, nghĩa là dưa và cạo những lớp thiếc hay đồng để lắp cho bộ phận máy cũ khít vào nhau như mới.

Ngoài những công việc đó ra, nhiều hôm người ta vẫn sai Tinh cùng với thằng Sứu hay thằng Quỳnh dầm xe bò ra ngoài. Những lần được đi như thế lùi trê lấy làm khoái lâm. Chúng không còn bị sai vật suốt ngày trong nhà máy. Chúng lại được thong thả ngoài phố. Đường xá vui vui, không khí thoải mái. Vắng những tiếng máy chạy xầm xập. Không còn phải nghe tiếng búa, tiếng đục gỗ vang tai. Chúng có thể tự do cười đùa. Không có những cặp mắt cú vọ xoi mói tưng cửi của chúng. Đối với chúng đây xe bò ra phố cũng thú vị chẳng kém gì chú mèo đồng ngồi nghêu trên lưng trâu thả ra ngoài đồng cỏ.

Mặt hôm, đương lững thững đi, tay bám vào thành xe. Tinh bỗng nghe tiếng ai quen quen gọi :

— Tinh ! Tinh ơi !

Ngó lên, anh gặp Thủ đương đứng vầy mình ở bên kia đường. Thủ bối rối một giây, cảm thấy tủi hổ, lưỡng lự không biết có nên nói chuyện với Thủ không.

Thủ lòng lẩy trong tấm áo màu hoa lý. Không đợi cho Tinh đến, Thủ đi lại phía chiếc xe bò vừa ngừng. Cũng may là họ gặp nhau ở một con đường vắng. Tinh bảo bạn :

— Chờ tao một tí nhé.

Sứu và Quỳnh gật đầu. Cả hai đứng ngắn ra nhìn cô con gái xinh đẹp vừa gọi Tinh một cách thân mật.

(đọc tiếp trang sau)

Kể từ 10-9-54 dời về địa chỉ mới



HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi, gián hỏa, trừ đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi
Nhà Thuốc

Thái-Bình-Dương

78 Boulevard Gaudot—CHOLON



dù hạng: Nhí-Nhất-Ngang
214 DIXMUDE - SAIGON

Đúng lây lát nữa !

SỨC KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG I HOÀN
,
CỬU LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và
thích làm việc hơn trước

CỬU LONG HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC VỎ-BÌNH-DẦN-CHOLON



NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vĩnh Lộc

Tinh dánh một cái quần dài xanh. Chiếc áo sơ mi vàng loang lổ vết dầu mỡ. Chân anh đi đôi dép da kiêu linh, đã cũ. Thùy nhìn em trong đôi mắt ái ngại. Tình den hơn trước. Hai cánh tay rắn rỏi dày vết nhợ nhem. Chỉ có đôi mắt hiền lành vẫn còn lắp láng vui tươi ngày trước.

Hai chị em nhìn nhau hồi lâu, Thúy Tình ngó mình rồi nhìn xuống bộ quần áo thuyền thợ của anh, Thùy thân mật hỏi, đề cho Tình bớt ngượng nghịu :

— Em đi làm đấy ư ?

Thùy không thể ngờ được rằng Tình đã ở trong một hoàn cảnh cực khổ đến như thế này. Cố tưởng tượng đến một quang cảnh nhà máy ồn ào, Tình vận bộ quần áo xanh gọn gàng đương làm việc bên một cái máy lớn, Nhưng đây, Tình đã phải đi dàye xe bò.

Trong phút lặng lẽ, Tình như đã thông cảm những ý nghĩ của Thùy. Nhưng anh đã bình tĩnh được. Anh cười, hỏi :

— Chắc chị không ngờ lại gặp tôi ở đây nhỉ ?

Thùy gật đầu với một nụ cười buồn.

— Tình đi làm cực khổ lắm phải không ?

— Làm thợ thì vẫn vất vả, chị à. Mà tôi thi lại còn dương học thợ. Chị có biết lương tôi được bao nhiêu không ?

Đề cho Thùy ngạc một giây Tình tiếp :

— Ba đồng bạc mỗi tuần lễ với bốn ki-lô gạo mày !

— Ít thế ư ?

Giọng Thùy hơi ngạc nhiên.

— Thế mà cũng đủ ăn đấy, chị à.

Bỗng nhiên Tình chợt khôi hài :

— Ba đồng lương ấy, khao chị với Kiên được hai chầu xi nê đấy nhỉ ?

Bây giờ tôi chả được đi xem chiếu bóng nữa.

— Thế chủ nhật nghỉ em làm gì ?

— Theo thằng Lực về quê bắn chim. Có hôm Đạm nó rủ đi xem đá bóng. Nhà có gì lạ không chị ?

Thùy nhìn em thở dài nhẹ :

— Ba đạo này đánh bạc thâu đêm. Ba ít có nhà lâm. Có về thi lại hay gắt gỏng. Nhà vắng và buồn hiu.

Giọng Thùy bùi ngùi. Câu nói chậm dứt bằng một tiếng chép miệng. Tình hỏi như chợt nhớ ra :

— À. Chị có nhận được cái thư nào của tôi không ?

Thùy lắc đầu. Hồi lâu Thùy bảo :

— Trông em đạo này gầy quá.

— Tại đèn di thành ra trông có vẻ gầy đât, chứ tôi làm việc nhiều nên ăn rất khỏe, Thùy à.

Tình nói với một chút tự kiêu. Mắt anh cười lắp láng. Anh bảo Thùy :

— Trông chị đạo này... xinh hồn hồn. Già gấp ở phố đông tôi ngượng chả dám gọi.

Thùy mỉm cười nhìn em, đôi mắt an ủi,

— Tuy Tình làm thợ quần áo tối tàn thế này nhưng vẫn là em chị kia mà.

Giọng Thùy dầm ấm. Lòng Tình nao nao khi nhớ đến buổi ra đi hôm nay, Thùy chợt bảo :

— Chung qui chỉ tại thằng Kiên !

— Không, chị à. Tôi không giận Kiên đâu. Nó còn dại. Tôi cũng muốn về xin lỗi ba lâm.

Mắt Thùy sáng lên trong nỗi vui mừng. Thùy vồ vập bảo :

— Hay em về nhà đi.

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vĩnh Lộc

Tinh lắc đầu :

— Bây giờ thì đã muộn.

— Em sống cực khổ thế tại sao không về nhà, có gia đình hàn hổi chẳng hơn ư ?

— Tôi đã quen rồi. Cái gì lâu ngày rồi cũng thành thói quen cả. Quen rồi thì còn biết cực khổ là gì nữa ?

Mặt Thùy thoáng buồn. Tình an ủi :

— Chị đừng lo cho tôi. Chỉ ít tháng nữa tôi sẽ lên thi thi đỗ chịu hơn. Khỏi phải đi dàye xe bò, khỏi phải khuân vác và rất có thể một ngày chủ nhật nào đó tôi sẽ lại nhà rủ Thùy và Kiên đi xem xi nê...

Hai chị em nhìn nhau mỉm cười âu yếm. Tình chợt bảo :

— Thôi, chị về nhé. Tôi đi đây. Đề chúng nó đợi lâu quá rồi.

Nói đoạn Tình vẫy hai thằng bạn :

— Chúng mình đi thôi !

— Ai đấy ?

Bốn con mắt chồ lèn, kinh ngạc. Tình cắt nghĩa thêm :

— Chị họ tao. Nhưng mà con nhà giàu.

Thằng Sủu cười ngờ nghịch. Thằng Quỳnh còn ngoái lại nhìn tà áo xanh bên kia bờ hè.

Thùy đứng nhìn theo cho đến lúc Tình đã đi xa.

ÔNG BẦU ngồi bẩm đốt ngón tay làm nhầm một mình :

— Sáu cái áo dạ lính nữa, vị chí là trăm bầy... Ông chép miệng: Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống..

Rồi bỗng nhiên ông quay sang phàn nán với Tình :

— Hai trăm đồng bạc nằm trong tay ngõ là nhiều lắm thế mà buông ra thi chăng được bao nhiêu.. Tết nhất cái gì cũng đắt như vàng. Lại còn nợ nần trang trải nữa. Nợ cuối năm không trả nó nói cho móc mắt ra... Cháu xem cái đời thợ thuyền Thật chẳng khác con trâu hùng hục kéo cày... Đói rách vẫn hoàn đói rách. Đồ mồ hôi cho kẻ khác hưởng an nhàn...

Ông BẦU năm nay đã ngoài năm chục tuổi đầu. Làm việc mắt ông kém vẫn phải đeo kính. Mái tóc đã ngả hoa râm. Người ông nhỏ, ho hem. Suốt đời đánh cái áo tây xanh đã bạc, đắp hai miếng vá ở hai bên khuỷu tay. Chiếc áo ấy ông cũng giữ gìn y như cặp kính lão. Lúc đến sở ông cần thận treo nó vào một gác tường sạch sẽ.

Ông BẦU góa vợ, nheo nhót một bầy năm sáu đứa con. Anh con trai đầu lòng thi đã có gia đình riêng. Hai đứa trạc tuổi Tình gửi mỗi đứa vào một nhà máy, Nhà nghèo chưa học được bao nhiêu đã phải lăn vào đời kiếm ăn. Nhà ông ở tít mãi tận bên An Dương. Ký cóp mãi mới tậu nỗi cái xe đạp cũ. Sáng lọc cọc đi làm, trưa về. Cứ như thế ông nai lưng ra làm việc như một con trâu già, chót đời vẫn không rời nỗi cái cày.

Thỉnh thoảng ông vẫn than thở với Tình :

— Thiếu một người đàn bà, mình già sống nuôi con cho nên già gần đến kiếp rồi mà vẫn chẳng được biết an nhàn là cái gì hết.

Đến nỗi có chiếc áo lạnh mãi đến kỳ lương cuối năm nay ông mới may nỗi.

*Thuốc ho trái nhà
PECTO-CHERRY*

*Binh BAN tuy dữ! Đừng sợ!
Nếu quý Ngài biết dùng loại thuốc:
ĐẠI-DỨC TIÊU BAN LỘ*

TỔNG CUỘC : 372, Đại lộ Đồng-Khánh — CHOLON
CHI CUỘC : 103, đường Delaporte — NAMVANG

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của VĨNH LỘC • NIỀM TIN tiêu thuyết dài của VĨNH LỘC

— Thế nào ông Bầu năm nay được mấy tháng lương thưởng?

Ông Bầu ngước cặp kính trăng lên xem ai vừa hỏi mình. Thị ra đó là ông Cai. Cái bộ mặt quẫm quẫm ấy hôm nay coi bộ có vẻ lè hả lèn. Chả hòm nay là ngày cuối năm. Mai mốt là tết. Sau tần chiêu thợ lanh lương rồi về nghỉ ngoi ba ngày đầu xuân.

Đã thành quen lệ cứ mỗi dịp cuối năm thi thợ thuyền ở các sở được lãnh mỗi người, ngoài số lương thường ngày, một món tiền thưởng tùy theo năng lực và thời gian làm việc.

Ông Bầu là một trong những người làm công kỵ cựu trong nhà máy. Ông làm đã mười năm. Xưởng máy đã thay mấy lần chủ. Anh em thợ trẻ từng lớp đến rồi đi. Họ cũng như ông, ngày trước, ra làm việc thi cứ thay đổi sở luân vì một lẽ rất dễ hiểu là chỗ nào lương cao thì làm. Bây giờ ông đã đứng tuổi. Ông đã lán lóc nhiều rồi. Ở đây lương tháng phải chăng. Công việc không có gì nặng nhọc lắm. Vẫn lại lâu ngày cũng quen chỗ. Thế là ông ở luân ngót mười năm không bao giờ nghĩ đến xé dịch nữa.

Nụ cười méo mó nở trên khuôn mặt đăm chiêu của ông thợ già:

— Dạ, may ra thi được hai tháng.

Ông cai cười khủ khả vỗ đòn dập lên vai ông thợ già một cách thân mật:

— Hai tháng lương thi phong lưu chán!

Ông Bầu lại được dịp chép miệng:

— Tiền vào nhà khó ấy mà. Ông tính bao nhiêu cho vừa nợ nần may sắm tết nhất...

— Nhà ông ở đâu nhỉ? Đề tết này tôi lại mừng tuổi ông...

— Dạ, ở xa lắm mà nhà thi chật chội. Chả dám rước ông...

— Chỗ anh em mà, khách tình làm chi!

Tiếng cười dẽ dãi của ông cai lẩn vào tiếng huyên náo trong nhà máy. Ông cai đi rồi, ông Bầu mới bảo Tinh:

— Đã bôi đầy! Quân mèo già hóa cáo. Chỉ được cái giời bợ đỡ.

Ở trong sở ít ai tra được ông cai Quyền. Ông ta năm nay trạc độ ngoài bốn mươi, người lực lượng. Da bánh mật, miếng rộng và đôi mắt đầy xảo quyết. Ngày trước nghe đâu ông có đi lính sang Tây. Ông được vào làm trong mấy cái nhà máy bên Pháp. Tuy tay rồng đèn nhưng sang mâu quắc lâu năm trở về ông đã có một nghề và ít tiếng Pháp xi xõ làm oai.

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.

Bực tin nhiệm của sở quản y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON



QUẦN QUẦN TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIÊU QUẦN tửu điểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON



MU'A

(tiếp theo trang 21)

cho cuộc kinh doanh của mình; ông kỹ sư ấy lấy nàng là vì cái lầu hai tầng và món tiền hồi môn đồ sộ.

Nàng lấy chồng — một người chồng mà nàng không hề có tình yêu — vì nàng không có can đảm đề ly khai với đẳng cấp của mình mặc dầu trong thâm tâm nàng biết rằng với hắn nàng có thể tìm thấy một cuộc đời yên vui, một tấm lòng yêu cháu thật. Hai con người đã thông cảm nhau nhưng vì không phát sinh cùng một giai cấp nên đã không kết hợp với nhau được... Hắn lờ mờ cảm thấy như thế đề rồi sau tháng sau hắn lấy vợ... Nước mưa tạt vào mặt, vào mắt làm đôi mi của hắn thấy cay cay. Năm năm qua kỷ niệm kia trở về, gieo vào trong tâm hồn hắn một vài cảm tưởng vui buồn lẫn lộn, không phải hắn buồn vì nuối tiếc mối tình cá nhân của mình, nhưng tấm lòng trắc ẩn của hắn, một con người giàu tình thương, làm cho hắn băn khoăn khi thông cảm đến cái đau khổ sâu xa nhất của nhân loại là sự chia rẽ giữa con người với con người.

Bây giờ hắn đi làm đề nuôi gia đình một vợ và hai con: cuộc đời hắn, hắn tưởng rằng đến đây là hết xanh tươi rồi. Hắn cảm thấy hình như hắn phải làm công việc ấy một cách miễn cưỡng. Con đường tắt đi vào nhà hắn hiện lên đèn xám giữa hai bờ lè cỏ xanh. Tự nhiên trong chỗ sâu xa của tâm hồn hắn rực lên một nỗi ám áp khi nhìn đến mái tranh nhà hắn thấp thoáng sau rặng cây.

— A, ba, ba !, vè !

Đứa trẻ liu lo reo lên, miệng cười ngày thơ nhìn hắn. Đứa trẻ ngồi ở bức cửa, hai tay dang xoắn vào nhau làm một cử chỉ vô ý thức. Người vợ từ bếp chạy lên ái ngại nhìn hắn: « Ô ! minh ướt hết có lạnh không ? Đề, em lấy áo quần cho mà thay.

Nhin đứa bé, người vợ nhỏ nhẹ

BẠN ĐỌC THÂN MỄN

Mỗi lần các bạn nhận được giấy thanh toán tiền mua báo, thiết tha yêu cầu các bạn cho gửi ngay bưu phiếu về ty quản lý để tiện việc số sách.

Kính chào thân mến,
Quản lý Đài Mới
TRÁC ANH

nói: « Bé của mẹ lấy guốc cho ba rùa chán di nào ! ngoan mẹ thương... Đứa bé ngang lèn nhìn mẹ nhưng vẫn đứng một chỗ. Mặc đứa con, vợ hắn đi lấy áo quần cho hắn ; nhìn hắn cởi áo vợ hắn âu yếm nói : « Trời mưa mù hè mà xem như những ngày mùa đông minh nhỉ .. Trời tối mờ mờ lại gió cũng to nữa... À ! có lẽ mình về ngả H. Bình thi xang lầm phải không ?

Hắn gật đầu nhìn y. Trong một phút, hắn nhận thấy vợ hắn đẹp lên, cái điều mà hắn không đề ý đến từ ngày có con. Hắn vui nỗi lên một tinh thương, hắn hối hận rằng đã có những ý nghĩ bức tức với vợ và con hắn. Tiếng người vợ êm ấm dội vào tai hắn. « Thôi, mình thay áo quần để em đi dọn cơm nhé ! » Thế mà đã từ lâu hắn xem vợ con hắn như một cái nợ và đã trút lên đầu những người ấy những lời căm kinh khi hắn gặp một chuyện gì bức dọc.

Ngoài trời mưa đã bớt mạnh, rơi đều đều trên những cây lá trong vườn tạo ra một âm thanh diu diu trong cái màu den xám của hoàng hôn.. Tiếng cục kịch, tiếng hỏi lui lo của đứa bé hỏi mẹ ở dưới bếp, tiếng bat dưa chạm nhau với ánh lửa hồng chập chờn sáng làm cho lòng hắn cảm thấy một nỗi đầm ấm tươi vui. Đến bây giờ thì hắn hối hận nhiều nữa rồi. Cuộc đời hắn nối liền với vợ con hắn không phải là một cái nợ nần cho hắn, nhưng đó là một bồn phận có gói ghém một ý nghĩa sâu xa.

Hắn nghĩ thế và cảm xúc ngày ngắt. Bây giờ hắn hiểu rằng có những tâm hồn đã yêu thương hắn thành thật, tại sao hắn không lấy đó làm niềm tin để vui sống. Ngoài trời mưa lại nặng hạt, gió lại vút lên thổi những hạt mưa đậm vào tấm phên đất rát rào, lộp độp. Nhưng tiếng mưa bây giờ không đáng ghét đối với hắn nữa. Hắn khẽ lầm bầm : Hãy làm một người chồng, người cha tốt trong gia đình...

Một luồng hơi ấm từ đâu quyện vào da hắn tiếp theo với giọng nói âu yếm: « Minh xuống ăn cơm đi minh ». Lại một giọng nói nhỏ trong vang lén: « Ba, ba... ăn cơm ba... » Tiếng ba sau cùng trong và cao lên. Hắn ngoảnh lại, vợ hắn đã bồng con đứng sát vào. Trong ánh sáng bập bùng của ngọn đèn dầu, nét mặt vợ hắn và con hắn đẹp như một bức tượng bằng cẩm thạch phủ mỏng một lớp sương.

Hắn nắm lấy tay vợ khẽ bảo : « Thôi minh ! » xuống ăn cơm.

Thuận Hóa mùa mưa 1954
H. THƯ HƯƠNG

CHỈ CÀN VÀI HỘP

ĐẠI BỒ

NGŨ TẶNG TỊNH

LA-VĂN-LINH

là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại

Ăn không ngon, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài !

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tạng Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biết
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ
đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tạng Tinh
La Vạn Linh được nỗi tiếng nhứt.

Tông phát hành

Nhà thuốc LA VĂN LINH
CHOLON

Có đà bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX

Bạn đep thêm và để tắm gội

Mỗi gia đình sáng suốt

nên chú ý mua sẵn :

1.— / gói

BEKINAN Tiên

(Euquinine actives)

cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— / hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine actives)

cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

Dầu Cù-là

MAC-PHŞU
GỐC MIỀN-DIỀN

THECHUONG

**QUẦN QUẦN
TỬU ĐIỂM**

Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

**SIÊU QUẦN
tửu điểm**

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON

ĐÁNG TIN Cậy



Pharmacie



HUỲNH-VĂN-HÚY

Ex. Pharmacien Principal de L'A.M.I.

N° 117 Boulevard Bonard
SAIGON

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ
Thuốc mới, giá rẻ — Tiếp rước vui
về mau mắn.

Bác sĩ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung việt Đại biếu
Hội Quốc tế Châm cứu

1) Chuyên trị bệnh đau mắt.
2) Chuyên môn châm cứu—Trị các bệnh khó bằng phép. **CHÂM CỨU** với các mảng y điện tối tân. Bệnh nhức đầu, đồng, đau lưng, tê thấp, tê bại, kinh phong, hen siêng, kinh nguyệt thất thường, bệnh tử cung, bệnh bao tử, bệnh âm suy, dương kém, bệnh cam tích: con nít ốm xanh lâu lợn.

Phòng khám bệnh:
244 Arras Saigon—Trước thành Ông
giáy nói: 21522

Mỗi ngày sớm từ 8 đến 12, chiều từ 3 đến 6 giờ
Chủ nhật nghỉ

SÀM
NHUNG

CƯỜNG HUYẾT TINH



Dung dược phẩm hảo hạng, bào chế rất tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi bổ lại não cần hưng vượng, thêm tuổi sống lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt dễ thụ thai. Khi sanh rồi, Huyết xaux, tay chân lạnh, tê nhức, nên dùng phục hồi sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam Phụ Lão Ấu trưởng phục.

Cường huyết tinh

Nhân « Thần hổ » sống đầy đủ sức lực
khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường

Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON

Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

— TRANG 40 —



Hộp thư tòa soạn

Bạn Hoàn Vũ (Huế) :

Bạn sốt ruột làm thì phải. Nhận đầy đủ. Thân mến.

Bạn Minh Ngọc (Huế) :

Đại loạt bài khác của bạn. Đa tạ.

Bạn Mộng Thành (Hoàng triều) :

Đang xem bài của bạn. Cám ơn.

Bạn Lê Quang Tiến (Saigon) :

Trang học sinh chờ đợi bài của bạn. Bạn cứ gửi Thân mến.

Bạn Thu Việt (Thủ Đức) :

Đa tạ. Đang xem. Chào thân mến.

Bạn Bình Sơn (Nhật Trang) :

Hoan nghênh những ý kiến hay của bạn. Sẽ đăng. Đa tạ.

Bạn Kinh Thành (Huế) :

Đồng ý. Nếu đăng xin chiều ý bạn. Thân mến.

Bạn Phượng Lam (Huế) :

Không dám cưỡi đầu. Cứ tập mãi đi, cố gắng nhiều sẽ thành công đó. Thân mến.

Bạn Châu Giang và Mai Lan Châu (Long Xuyên) :

Gửi tiếp để đăng cho có liên tục. Đại.

Bạn Lê Nga (Mỹ tho) :

Đều nhận dù. Cám ơn lời chúc của bạn.

Bạn Trần Ngọc Quế :

Bạn đi xa vẫn đề quá : Khuôn khò tờ báo không cho phép đăng hết loạt bài ấy được. Nếu có thể bạn cho vài bài nói thẳng đến lỗi giáo dục mới. Đa tạ.

Bạn Huỳnh Phụng (Hội An) :

Cám ơn bạn đã tặng ảnh để tô điểm hình bia. Sẽ lần lượt đăng theo ý muốn của bạn. Chào thân mến.

Bạn Ngọc Thành (Sài Gòn) :

Nhận được « Sáu lý biệt » của bạn. Bạn nên tim những thè tài thơ mới mẻ và khác lạ thi hơn. « Sáu bì » không nên lầm. Bớt « sáu » đi chứ.

Bạn Tuyết Anh (Hội An) :

Cám ơn sự hưởng ứng của bạn. Sẽ đăng sau. Tin tưởng.

Bạn Huyền Lam (Hội An) :

Nhận dù. Đang xem. Chào thân mến.

Bạn Minh Ký (Huế) :

Hoan nghênh mục đích và tôn chỉ của bạn. Sản sàng tiếp nhận. Thân mến.

Bạn Nguyễn Sanh Hoa (Tourane) :

Đại loạt bài khác của bạn. Không thể bỏ điều ấy được. Bạn hiểu vì lẽ gì rồi.

Bạn Nguyễn Thành Mại (Hội An) :

Cám ơn đã gửi. Ở Huế à ? Sẽ phúc đáp. Thân mến.

Bạn N.N.G. (Saigon) :

Cám ơn đã nêu sự sơ xuất ấy G.T.

Bạn Nguyễn Liêm (Rạch Giá) :

Đ.M. là cơ quan ngôn luận chung, rất sẵn sàng tiếp nhận. Chúng tôi đã khởi sự tiếp nhận bài đê đăng số Xuân 55. Đa tạ trước.

Bạn Đào Văn (Bale) :

Bạn cứ gửi, nếu có thể là những phóng sự ngắn hoặc các mẩu hồi ký. Thân mến chào bạn và tin tưởng.

Bạn Trần Đình Uẩn (Huế) :

Mong bạn to diêm thêm cho trang học sinh. Thân mến.

Bạn Hoàng Thị Thùy Mai (Huế) :

Sẽ chiều ý bạn mong muốn. Nhận đủ. Đa tạ.

Bạn Hoàng Văn (Nhật Trang) :

Bạn cứ gửi, nếu khả quan sẽ đăng theo ý bạn muốn.

Bạn Nguyễn Thu Minh (Huế) :

Bạn cho viết địa chỉ mới chiều ý bạn được. Đã nhận dù. Đa tạ.

Bạn Tân Thành Hải (Huế) :

Cám ơn bạn đã tặng bản nhạc « Hồn thơ » Thân mến.

Bạn V.V.T. (Huế) :

Hoan nghênh. Sẽ đăng. Cám ơn bạn.

Bhim Sáu (Nhật Trang) :

Độ này chuyên phóng sự nhỉ ? Không quên được nét chữ đâu.

Bạn Thu Lan (Nhật Trang) :

Không phải e vô tình và bô rơi à như bạn nghĩ. Nhưng vì thư bạn đọc gửi thư về nhiều nên Tòa soạn không đủ thời giờ trả lời từng thư riêng một. Mong bạn hiểu. Đã nhận đủ bài của bạn. Đang xem. Đa tạ.

Bạn Lưu Văn Thăng (Huế) :

Bạn muốn nói gì trong tác phẩm đó ? Đề tài ấy đã nhiều người nhắc đến. Thân mến.

Bạn Lê đào Linh :

« Hai mùa hoa » lời « thơ » đẹp lắm. Chúc bạn tiến nhiều.

Bạn Lê Tường Vi :

Nếu bạn gửi ảnh phóng to 48x24 hoặc « phim » cũng được. Cám ơn bạn đã gửi đến phần hình thức của B.M.

Bạn Trần Minh Thiện (Göden) :

Đọc thư và bài, đã thông cảm nỗi lòng và ý muốn của bạn. Chúc bạn tiến nhiều. Dừng nản như nhân vật trong chuyện nhả. Cố gắng nữa đi sẽ có kết quả tốt. Thân mến.

Giới thiệu sách mới

Chúng tôi vừa mới nhận được cuốn : « Nói giỏi tiếng Anh » của giáo sư Đỗ Văn, cựu sinh viên trường hùng biện Ba Lê do tác giả gửi tặng.

Sách dày ngọt 200 trang, khổ nhỏ, có thể bỏ túi rất tiện lợi.

Và đây là giới thiệu cuốn sách học trên đây với bạn đọc thân mến.

D. M.

ORLEANSVILLE

(Tiếp theo trang 15)

đất động, tất thảy bờ câu ở thị xã Orleansville bay lên trời và không muốn tìm chỗ đậu nữa.

Lúc 10 giờ đêm, bờ rồng lên, tìm cách phá chuồng để chạy ra ngoài đồng. Đúng 12 giờ khuya, chó sủa lên như là bị chọc huyệt. Lúc 1 giờ sáng (trước lúc đất động 11 phút) một con chó săn nhảy qua bờ đậu và biến mất trong lúc chủ nó ép con vật vào trong nhà. Ngày hôm sau con vật chạy về sủa lên thè thảm trước từng đồng gạch vụn vùi lấp cả gia đình chủ.

Đây là tất cả những câu chuyện dân thành phố Orleansville đã kể lại sau tại nạn...

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục
TẠI NHÀ KHIẾU VŨ

GRAND MONDE

Do cặp tài tử

JOE, MARIANNA VÀ LISBETH
TRÌNH BÀY

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ Ú) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bịnh đàn bà và con nít

Chuyên trị : Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khám bịnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ

TÊ BẠI, PHONG THÁP và tất cả các bịnh do máu xấu
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu  Nguyen an Cuc

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sè thấy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khỏe, trẻ vui và mau lén cân—Có để bán khắp nơi đại lý Ta và Tàu.

10 đồng 1 hộp có cả bột que

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
lị ve dầu TÙ BI

Chủ trị con nít, ho nóng, làm kinh, Bú không tiêu, sinh bụng.
Sãi, dẹp, ghê, lở thui lở tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tàu
Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON—SAIGON

— TRANG 41 —

...Kè truyện cổ tích

(tiếp theo trang 31)

bày cho chúng ta hình ảnh trong sách của một thế giới tốt đẹp hơn một thế giới mà nơi đó người làm lành được thưởng và kẻ hung dữ bị phạt, phần tử yếu đuối và bị đàn áp thắng hơn cường hào.

Một thế giới mà nơi đó sự xấu xa tiêu biếu cho sự hung tợn, sự tốt lành tượng trưng cho giá trị bên trong, tình yêu trong sách được ca ngợi và các trở ngại chỉ là những thử thách mà kẻ anh hùng tự thoát ra một cách can đảm, xứng đáng, vẻ vang.

Ấy là một thế giới dễ hiểu và giản dị. Vì thế truyện cổ tích có phần sự giữ vững quân bình cho con trẻ, giúp chúng ngày càng bạo dạn hơn, điều hòa những cùi chỉ hung bạo trong áu thời. Phần kết cấu tốt đẹp của hầu hết các truyện cổ tích sẽ gieo vào tuổi thơ sức tự tin đáng quý vì con trẻ bao giờ cũng muốn thành vị anh hùng thắng trận, mà yêu đời vô cùng cần ích cho sự phát triển đời sống ngày mai.

Truyện cổ tích như sách, vở, màn ảnh có thể làm nơi ẩn trú giải cứu con trẻ, thoát khỏi đời sống thực tế thường khi quá tàn nhẫn, quá sống sượng, trắng trợn đối với tuổi dậy thơ ngày, trong sạch.

Là một hình thức văn chương bình dân, là một tác phẩm nghệ thuật chịu nhồi nặn, lừa lọc, sửa chữa qua nhiều thế hệ liên tiếp, truyện cổ tích chứa đựng tất cả mọi khuynh hướng và kinh nghiệm nhân loại, cung cấp tuổi thơ đang độ này nở một món ăn quý báu và cần yếu.

HOÀNG VĂN HÀ

Việc làm cấp bách...

(tiếp theo trang 13)

kết quả. Ta còn phải đọc những nỗi thắc mắc ấy mãi nếu ngay bây giờ chúng ta không thức tỉnh để cùng nhau tìm một lối thoát chung, nếu ngay bây giờ chúng ta không thắc mắc những chuyện lớn hơn.

Chúng ta không thể nào sống yên để hưởng sang giàu khoái lạc, hoặc vất vả vì miếng cơm, manh áo để quên tất cả khi bước đường Dân tộc đã di đến khúc quanh quá ngặt! Chúng ta phải thức dậy để làm việc cho nhà, cho nước.

TẠ KÝ

Một việc cấp bách thứ hai
KẾT ĐOÀN

Golden Club



BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »



Bảo Nhi An



Thuốc bò trẻ em

Chủ trị : Trẻ em gốc ban chưa dứt, thè chát yếu, èo uột, thận hình tiểu tụy, tỳ vị hư nhược, ăn uống không tiêu, thường đờ mồ hôi dầu, bụng và trán hầm hầm nóng, cam tích v.v...

Hoàn-cầu Dược Phòng

99 Quai de Belgique—SAIGON

CÓ BÁN KHẨU NỘI

— TRANG 42 —

Giá báo Đời Mới

dài hạn ở Nam-Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên :
ông TRÁC - ANH
Hộp thư 353—SAIGON

Nhi Thiện Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhút
47 rue Canton-Cholon

NHÀ LÀM NỆM

LIÊN SƠN

được nhiều thợ chuyên môn
đảm nhận :

Nệm giường—nệm divan—nệm ghế và
các thứ nệm kiểu mới

Nệm cũ làm lại mới, giá thật rẻ

Có giá riêng : cho các anh em binh sĩ

dường đường—học đường—nhà bảo

sanh và các nhà đóng giường—ở

xa gởi đến tận nhà.

41 đường Phan thanh Giản (ngã sáu)

SAIGON

BASTOS
Juxe



MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Lanh đúc, tiện rèn và làm đồ người các khí cụ và máy móc
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo—CHOLON

Có nhiều món giải trí khêu lòng hiếu kỳ tốt cùi khách thành phố

THỜI SỰ TRONG TUẦN



1



2



3



4



5



6

1. Mỗi ngày sau buổi tập luyện về quân sự, quân đội của thống chế Tưởng giới Thạch lại được tập hát hoặc dự những buổi nói chuyện chống Cộng sản.
2. Đây, hạm đội thứ bảy của Mỹ ngoài khơi bờ biển Đài Loan.
3. Đại tướng quốc quân Liu Yuchang, người nắm vận mệnh đảo Kim Môn.
4. Cuộc hội họp báo chí tại bộ thông tin dưới quyền chủ tọa của Tân tổng trưởng Thông tin và tác chiến tinh thần ngày 27-9-54.
- 5-6. Chamroen Songkitrat, võ sĩ Thái Lan và Robert Cohen, võ sĩ Pháp. Võ sĩ Pháp đã thắng đậm võ sĩ Thái. Giới quyền thuật Pháp rất vui mừng trước thành công của Robert Cohen.

DÂN HỘI

