



Waza
AP95
V6
5644

ĐỜI MỚI

Số 132

Từ 22-9 đến
29 - 9 - 1954

GÓP Ý-KIẾN VỀ THƠ TỰ-DO

THANH THUYỀN viết



ÀN ĐÂY, các thi sĩ đua nhau làm những bài thơ không kè đến số chung nhất định trong mỗi câu, không kè đến vần, không kè đến hình thức. Người ta đặt cho loại thơ này một cái tên : THƠ TỰ DO.

Thoát khỏi sự ràng buộc của niêm luật, thơ tự do ghi được những niềm rung cảm chóng nhanh lên giấy. Những ý tưởng ứ đọng trong đầu óc được thoát ra đầu ngọn bút một cách dễ dàng.

Thật ra, danh từ THƠ TỰ DO chỉ là danh từ đặt ra cho có vẻ mới. Từ lâu, người ta đã sáng tác những bài thơ « không kè hình thức » ấy rồi. Thật vậy, thi ca Việt Nam thoát đầu bó buộc nhưng dần dần thoát ra khỏi lề lối. Sự cách mạng thi ca ấy không phải là sự ngẫu nhiên. Trong suốt những thời kỳ tranh đấu với Trung Hoa, ý thức tranh đấu đã ăn sâu vào các tầng lớp quần chúng : Phải sáng tạo những bài thơ có tính cách độc lập, chứa đựng những màu sắc đặc biệt của xứ sở.

Thơ nôm ra đời để tách mình ra khỏi thơ chữ Hán. Nhưng, những bài thơ bỏ buộc ấy chỉ là những trò chơi tao nhã của lớp trung lưu, không phổ cập trong quần chúng. Những cách chơi chữ những vế đối chơi, sự cân đối trong một bài thơ chỉ có thể làm vui cho lớp quý phái ép mình trong giao tiếp, trong lễ giáo cho nên phải có một cuộc cách mạng trong thi ca. Chúng ta cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy thơ Song thất biến thê sang lối hát à đào cũng như thơ lục bát trả nên lục bát biến thê và phô cập trong quần chúng bằng lối hát xầm hay dầy rẩy trong ca dao. Sự tranh đấu càng ngày càng diễn tiến — tranh đấu với chế độ độc quyền, tranh đấu với giao tiếp thống trị, tranh đấu với những thành kiến, tập tục, luân lý cổ hủ của xã hội — thi ca Việt Nam phải thoát ra khỏi hình thức chặt hẹp để viết lên những câu tự do, phóng khoáng.

Trong những giai đoạn gần đây, các thi sĩ Việt Nam đã sáng tác những bài thơ tự do không kè đến vần, đến số câu, số chữ. Người ta tạm đặt cho nó một cái tên là « thơ mới » — mới cả hình thức lẫn nội dung. Thơ Mới nghiệm cho kỹ thật không khác gì với thứ thơ mà người ta đua nhau gọi là THƠ TỰ DO.

Thật vậy, Tân Đà đã bỏ tất cả những lệ luật của thơ cũ trong khi viết bài Tổng biệt. Thế Lữ với bài Tiếng trúc tuyệt

với đã thoát ra ngoài hình thức cũ kỹ và chặt hẹp để tạo nên những câu thơ phóng túng hơn :

Mây bay... gió quyến mây bay...
Tiếng vi vút như khuyên van, như dùi dặt.
Ánh chiều thu
Lướt mặt bờ thu
Sương hồng lam nhẹ lan trên sóng biếc...

Với những câu thơ trên, thử hỏi THẾ LỮ đã viết những câu tự do chưa ? Và nếu đem so sánh với những bài thơ Tự do gần đây — hiều theo nghĩa Tự Do của nó — thì chúng ta thấy khác ở chỗ nào ? khác những gì ? THẬT KHÔNG KHẮC GÌ HẾT. Nếu có khác là ở chỗ PHỤC VŨ QUÀN CHÚNG. Nhưng vấn đề ấy không liên quan đến HÌNH THỨC. Hình thức gì cũng được, miễn là nội dung phải chứa đựng, phải kịp thời đạt, phục vụ quần chúng, đừng phản dân tộc. Vậy, không thể tạo loại thơ thoát hình thức có đã lâu thành một « Trườngh thơ Tự Do » được. Tại sao lại không bảo những bài thơ cách đây 15 năm là thơ Tự Do ? Nó vẫn Tự Do cơ mà ! Người ta đã lạm dụng hai chữ Tự Do để « đe » ra những « quái thai » lạ lùng. Người ta đã « TỰ DO » và người ta muốn viết gì thì viết !!

Thơ là gì ? Nếu định nghĩa nó, người ta nhận thấy rõ ràng là THƠ KHÔNG PHẢI LÀ XUỐI và THƠ KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỀN (hiều chữ truyện thông thường) Thơ chỉ là một nét RUNG ĐỘNG của tình cảm và tư tưởng (tư tưởng nếu có chất triết học).

Nói đến THƠ là phải nói đến NHẠC vì THƠ với NHẠC phải đi đôi với nhau. Vì trong thơ có nhạc, nên Edgar Poë đã nói « Thơ là âm nhạc với tư tưởng ». Nhận xét thơ Tự Do trên các báo — thơ ở đây — chúng ta thấy bên cạnh vô số những bài thơ hay (phải công nhận rằng có rất nhiều bài thơ đã tự do một cách « loạn », « Loạn » vì người ta tưởng thơ Tự Do là một thứ thơ dễ làm, muốn viết gì thì viết). Và người ta đã « sản xuất » một cách « Thảo thoả bất tuyệt ».

Thật ra, thơ Tự Do không phải dễ dàng như thế. Người ta có thể làm một bài thơ Đường luật tài tình vì nó có khuôn khổ nhất định, nhưng người ta phải e dè trước một bài thơ bỏ hình thức. Cái khó là ở chỗ không hình thức mà vẫn cần đổi, điều hòa và giàu âm điệu. Dòng cảm xúc phải được ghi lên những câu khi ngắn, khi dài, lúc thì thế này, lúc thì thế khác để diễn đạt được những tư tưởng và linh cảm của thi nhân. Nếu cần, trong lúc diễn tả, câu thơ chỉ ven vẹn một chữ nhưng đòi hỏi nó có thể nhiều đến mười chữ. Dài hay ngắn, chỗ nào nên ngắt câu, chỉ cốt để diễn tả cho khéo léo, tài tình. Cho nên, trong lúc bò vần, bò luật, bỏ hình thức người ta phải nghĩ và chú ý đến ÂM ĐIỆU và TIẾT TẤU trong thơ. Bởi vì, như trên đã nói: thơ và nhạc liên quan mật thiết với nhau.

Chúng ta sẽ nghĩ sao khi đọc những câu thơ này :

Một thằng bé ăn mày
Bước đi trên con đường gồ ghề
Lởm chởm
Tay nó run run cầm chiếc nón
Tóc nó rũ xuống tai...

Theo tôi, thì cần gì phải làm một bài thơ như thế cho mệt. Ta chỉ cần ghép lại với nhau thành một đoạn văn xuôi có lẽ còn hay hơn: Một thằng bé ăn mày bước đi trên con đường gồ ghề, lởm chởm. Tay nó run run cầm chiếc nón. Tóc nó rũ xuống tai...

(kỳ sau tiếp)



HỌC ĐÒI THẦY PHÁP, Mỗi người Việt là một pháo đài.

SÁCH « sò tay của Thiếu Tá Thompson » của Pierre Doninos

viết :

« Nước Pháp chia ra cho 43 triệu người Pháp, chứ không phải gồm có 43 triệu người... chỉ có ở nước Pháp là khi 10 người Pháp cộng với 10 người Pháp khác, người ta không có bài toán cộng, lại có 20 bài toán chia ».

Thế nghĩa là gì ? Là chia, chia đôi, chia ba, chia ra manh mung. Một người chia ra nhiều người, nhiều người chia ré nhau, triệu người là triệu pháo đài, không ai đi với ai, không ai chịu thuận ai. Cho nên chánh đảng mọc ra như nấm. Nào là « tà phái cộng hòa » rồi lại « cộng hòa tá phái », nào là « Liên hiệp cộng hòa và tác động xã hội » rồi lại « Tác động cộng hòa và xã hội ». (1)

Rắc rối thay ! Thiếu Tá Thompson thú nhận rằng ông không hiểu nỗi, không phân biệt nổi.

Người Pháp đã như thế, mà lại Thầy ta, thì ta không thể thua kém. Người Việt ta à. mỗi người là một lảnh tụ ; lảnh tụ liên hiệp, lảnh tụ dân chủ, lảnh tụ bảo hoàng, lảnh tụ xã hội, lảnh tụ đệ ngũ, đệ lục, lảnh tụ của người thủ lảnh, lảnh tụ quốc gia, dè rồi tính lại là lảnh tụ ma.

Vì có nhiều lảnh tụ cho nên phải thua thót đảng viên, làm cho mỗi vị lảnh tụ phải vừa « chèo mũi chèo lái », « vừa tay con vừa tay cái », phải tuyên bố đổi nội, phải tuyên bố đổi ngoại.

Thế mà người mình cũng quen, vì là bản chất của mỗi người là thứ bản chất « xô bồ xô bộn » chịu đựng rất giỏi với cảnh « xô bồ xô bộn ».

Tuy vậy mà cũng làm người than thở « chia ré thê này, chết đến nơi ». Bởi có mới có biếu ngũ đầy đường, kêu to « Đoàn kết sống, chia ré chết ». Không những kêu suông, còn hợp nỗ lực « đại kết đại đoàn » là khác, dè rồi, anh di đảng anh, em lo đảng em.

Cuộc đời cứ thế tiếp diễn. Mà sự thế không để cho con người cứ thế đứa đứa. Ấy lực đầu này, thôi lực đầu kia, dày dồn, tẩn hầm vào cái thê cổ, cõi lập và đơn thương độc mã.

Họ có biết chẳng ?

Biết cũng như không biết, bởi vì mỗi người « quốc gia » là mỗi lảnh tụ, mỗi pháo đài ; có đặt trăm ngàn vấn đề, có thảo luận năm này tháng nọ, rồi khi về nhà vẫn tiếp tục cõi pháo đài của mình.

Ấy vậy phải sám tìm thuốc trị bệnh lảnh tụ.

Bá Dương cả kêu « quốc gia S.O.S » nhờ các bạn tìm cho thứ thuốc thần hiệu để trị các bệnh « vỗ ngực tự xưng ta là lảnh tụ ».

Dương bá Dương

THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?

● KIỀU PHI CƠ phong pháo cuối cùng của Nga Sô là công trình của Tupolev.

Lúc 65 tuổi, Tupolev trở nên một người giàu nhất của nước Nga. Tupolev được giải thưởng Stalin nhưng cũng là người bị kiểm soát và gắt gao nhất. Nguyên do: Năm 1937 Ông bị kết án tử hình vì đã giao cho quốc xã sơ đồ bí mật quân sự. Trong lúc ở khâm nhở ở ác súng chế không ngừng, Ông đã được đưa ra lõi.

(Paris Match)

● 15 NHÀ SINH VẬT HỌC nỗi tiếng vừa biến đâu cả. Trong đó có tên bác sĩ Brilla, Arnold và Bownonsmann, bà Krug và Neubeck. Sở dĩ thám Mỹ giải thích:

Nga đã bắt các họ để lập một nơi trung tâm nghiên cứu vũ khí thời xưa.

(Paris Match)

● ĐẠI TƯỞNG Muroz Grande (Tây Ban Nha) vừa tuyên bố: « Việc tò chót quân đội đang tiến hành ».

— Thời hạn ở quân ngũ (2 năm) sẽ giảm bớt.
— Số sĩ quan vào ngạch giảm bớt.

Mục đích cuộc cải cách: dân chủ hóa quân đội.

Bộ trưởng quốc phòng còn nói thêm: « Sau cái chết của Caudillo, quân đội sẽ là yếu tố để giữ trật tự vững nhất ».

(Paris Match)

● PHÁT Ở ORLÉANSVILLE vừa mới bị động. Theo tin ngày 10-9-54 con số thiệt hại thật hết sức kinh khủng: hơn 1000 người chết, 5000 người bị thương, 15000 không nhà ở, hàng tỷ thiệt hại.

Suốt những đêm, dưới ánh sáng ngọn đèn pha, từng toán nhân viên cứu cấp và 2000 quân đội lo bới lông gai vạn lìm phương cứu chữa cho những người xấu xí.

Đất vẫn còn động nã.

(Paris Presse l'Int 10-9)

● THIỀU TƯỚNG DE CASTRIES đã về đến Paris và đã được đại tướng Dio tiếp đón.

(Paris Presse l'Int. 10-9)

● TRƯỚC KHI trờ về Pháp ông Guy la Chambre trong phái đoàn Pháp ở hội nghị Manille, có mời tổng thống Phi luật Tân ông Magsaysay qua viếng nước Pháp.

Magsaysay cảm ơn ông Guy la Chambre nhưng chưa có thề trả lời một cách chính thức được.

(Paris Presse l'Int. 10-9)

● MỸ ĐÃ VIỆN TRỢ quân sự cho Syria, Jordanie và các nước Ả Rập khác.

Hoa thịn Đồn trú tính cần viện trợ nhiều cho các nước cận đông để chống với « xâm lăng Nga Sô ».

(Paris Presse l'Int. 10-9)

● ÔNG SAINTENY đại diện chính phủ Pháp bên cạnh chính phủ Hồ chí Minh sẽ trở sang Bắc Việt vào đầu tháng 10-54 để dự cuộc triết thoái cuối cùng của nhà cầm quyền Pháp ở Hanoi. Cuộc triết thoái chót ấy cử hành vào ngày 11-10-54, theo quy định hiệp ước Genève.

THỜI TIẾN

Á CHÂU cũng như Âu Châu muốn chạy đua với kim đồng hồ, lo gấp rút tổ chức cuộc phòng thủ. Nếu nước Anh không có chính sách lưỡng chứng, nếu Anh không quá thiên về thương mại thì đâu đến hồi chờ nước đến chọn mới nhảy, thế giới tự do đã lập xong được hàng rào chống Cộng từ lâu rồi.

Ở Âu châu, vì Anh không tham gia một cách tích cực C.E.D., nên nhiều phần tử nghị sĩ Pháp mới do dự và không tán thành Cộng đồng Phòng thủ Âu châu.

Nước Pháp đã « giải thoát » C.E.D. song nước Anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm lớn trong cái chết ấy. Nay giờ thấy Mỹ muốn cho Đức tái vũ trang (diều này bất lợi không những cho Pháp mà cho Anh nữa) ngoại trưởng Anthony Eden hối hả bay sang Âu châu để tìm một phương thức êm dịu hơn. Hội nghị chín nước mà Anh tinh nhộn ở Londres để « may vá » lại một C.E.D. khác, đã gần như thất bại vì Mỹ và Tây Đức tỏ thái độ dè dặt, nếu không nói là lạnh lùng. Chưa biết bao giờ hội nghị mới nhóm và không chứng sẽ không bao giờ nhóm nữa. Ông Eden qua Âu châu hội thương với bốn chính phủ Bỉ, Ý, Tây Đức và Pháp.

Tổng thống Adenauer đã mạnh mẽ đòi các nước chiếm đóng nước Đức phải chấm dứt cuộc chiếm đóng, tức là bước đầu cho Đức thu hồi chủ quyền; ngoại trưởng F. Dulles) đã tới Bonn hội kiến với ông. Cuộc tiếp xúc này có nhiều ý nghĩa vì nó có thể được giải thích như là một cuộc thương thuyết tay đôi Mỹ - Đức.

Trước tình thế ấy, ông Eden muốn mời Đức và Ý vào hiệp ước liên minh Bruxelles đã ký hồi năm 1948 giữa Anh, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Lục Xâm Bảo. Song Adenauer chỉ muốn gia nhập thẳng Minh ước Bắc Đại Tây Dương (O.T.A.N.) vì có được tham dự gia đình Tây Âu với địa vị bình đẳng, Tây Đức mới có thể thắng được áp lực của Đông Đức.

CỘNG ĐỒNG PHÒNG THỦ ÂU CHÂU dưới ngòi viết của các nhà hí họa Âu châu



Cộng Đồng Phòng Thủ Âu Châu chết, đây là đứa con khác mới khai sinh.
(Daily Mirror - Londres)

— TRANG 4 —

THỜI TIẾN

TẠI Á CHÂU tám nước đã ký Hiệp ước SEATO tại Manille.

Cuộc phòng thủ Đông Nam Á được đề cập từ hai năm trước, mãi đến ngày 8 tháng 9 năm nay mới thành hình tại Hội nghị Manille. Đó cũng do chính sách úp mở của Anh hết. Một mặt lo tìm đường giao thương với Bắc Kinh, nước Anh một mặt muốn nắm tay với Mỹ, mượn sức Mỹ để giữ Liên Hiệp Anh. Phái đoàn Attlee Bevan qua viếng Trung Cộng với sự ưng thuận của chính phủ Churchill, không ngoài mục tiêu mua chuộc cảm tình của Mao trạch Đông để họ Mao mở cửa thị trường đại lục Trung Hoa cho hàng hóa Anh quốc.

Chẳng vậy mà sau cuộc hành trình, Bevan và Attlee đều tuyên bố những lời rất thuận lợi cho Trung Cộng, đại ý: thế giới tự do có thể sống chung một cách hòa bình với Nga Sô, Trung Cộng. Đối với Đài Loan, thì Anh đứng « trung lập » để vừa lòng Bắc Kinh.

Lập trường không rõ rệt của Anh đã khiến Mỹ phải trả đũa. Trong hiệp ước phòng thủ Đông Nam Á vừa ký ở Manille, Hồng Kông của Anh không được ở trong vùng phòng thủ.

Cũng vì thái độ lưỡng chứng của Anh mà SEATO không hoàn toàn đạt mục tiêu nguyên thi của nó. Nó không phải một cuộc liên minh quân sự đồng hoang như Minh ước Bắc Đại Tây Dương, dầu nó đã gây một nền tảng cho sự cộng tác quân sự giữa 8 nước Mỹ, Anh, Pháp, Úc đại lục, Tân Tây Lan, Thái Lan, Hồi Quốc và Phi Luật Tân.

Cuộc cộng tác quân sự trong SEATO không được chặt chẽ như trong Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Nó căn cứ trên các nền tảng sau đây:

— Vùng gọi là « Đông Nam Á » được phòng thủ gồm có lãnh thổ của mỗi nước tham gia và phía bắc giới hạn tại vĩ tuyến 21, 30 (không bao gồm Hồng Kông, Đài Loan).

— Khi một nước hội viên bị xâm lăng hay bị nội biến, các nước trong hiệp ước sẽ tham khảo ý kiến nhau và tùy theo hiến pháp của mình mà giúp sức.

— Tám nước sẽ hợp tác để cải thiện đời sống của dân chúng.

— Ngoài 8 nước, sau này có thể cho các nước khác tham dự được.

Riêng đối với Đông Dương, dầu 3 nước Việt Nam tự do, Cao Miên và Ai Lao, không tham dự hội nghị Manille song có một phu uốc của 8 nước cùng ký, công nhận 3 nước được hưởng cuộc viện trợ kinh tế và được bảo hộ bởi khoản thết kế của hiệp ước SEATO (khoản nói về quân sự).

Tám nước còn ký một Hiến chương Thái Bình Dương trong đó quyền tự quyết của các dân tộc vùng này được công nhận.

Hiệu quả của SEATO sau này ra sao tùy ở cách áp dụng. Vì các khoản trong Hiệp ước ấy có tính cách thung rãnh cho các nước tùy tiện giải thích. Nếu Anh vẫn giữ thái độ vị nê cộng sản thì lo rồi đây SEATO không được hiệu lực như ý muốn của các nước.

(Xem tiếp trang 42)

— TRANG 5 —

● SAU KHI từ Viễn Đông trở về, ngoại trưởng Mỹ F. Dulles đã dự phiên nhóm của hội đồng an ninh quốc gia, nhóm tại ngôi nhà nghỉ hè của Tổng thống Eisenhower ở Denver. Ông tuyên bố: Cuộc phòng thủ Kim mòn liên kết với cuộc phòng thủ Đài Loan.

● TỔNG TRƯỞNG NGOẠI GIAO NGA vừa cho đăng lời tuyên bố lập trường của Nga đối với sự thất bại của Cộng đồng phòng thủ Âu Châu. Đại ý như sau:

— Tái vũ trang Tây Đức sẽ tạo nên rหt lực khô khăc đe thông nhất nước Đức.

— Tổng trưởng ngoại giao Nga tỏ lời khen ngợi quối hội Pháp đã bác bỏ C.D.P.T.A.C và cho đó là một hành động hết sức yêu nước, đồng thời điện Cẩm Linh cũng cho Pháp biết: « Số phận Pháp muốn là cường quốc thì không thể rời Âu Châu nói chung. Nếu Đức được tái vũ trang có nghĩa là Pháp thất bại vào hàng ngú cường quốc, thứ hai.

(Paris Presse l'Int 10-9)

● SÂN ĐẤU gọi là Swatow, hoặc Chan-Tsou, hoặc Soa-Tsou là một thành phố trong tỉnh Quảng Đông cách cửa biển sông Hán 8 cây số. Dân số: 178.840.

Sân Pâu vừa bị dội bom hôm 12-9-54. Đảo Hải Nam cũng đã ở trong tình trạng giặc nghiêm.

● Hạm đội Nhật vào khoảng tháng 10 sê nhận của Mỹ 2 khu trục hạm 1600 tấn. Bộ trưởng quốc phòng còn cho biết Nhật sê còn nhận nhiều viện trợ khác của Mỹ. Theo hiệp ước tương tự ký tháng 5 vừa qua, Mỹ đã giao cho Nhật 18 chiếc tàu phòng thủ duyên hải và 50 chiếc tàu đỗ bộ. (Gazette de Lausanne)

● Sô thông tin chính thức của Tân Trung Hoa loan báo có 7 sư đoàn quân Trung Cộng sắp rút khỏi Triều Tiên trong tháng 9 và tháng 10 năm nay.

(Le Monde 7-9)

● Trong phiên nhóm của L.H.Q. sôp tắt (21-9-54) « chiến thuật » của Mỹ đối với Trung Cộng là sôp a một số thăm dò đã làm cho vấn đề Trung Cộng gia nhập L.H.Q. không thể bàn cãi được.

(Le Monde 7-9)

● « TRUNG CỘNG đang tăng hoạt động quân sự và tuyên truyền chống với Trung Hoa tự do nhưng chúng ta không đe bị dọa nạt ». Đó là lời tuyên bố của Foster Dulles trong dịp ông đảm luân với Tưởng Giới Thạch trong cuộc gặp gỡ vừa rồi ở Đài Loan.

Cuộc thăm viếng chóng khoáng của Foster Dulles chỉ lâu có 5 giờ đồng hồ. Quốc vụ khanh lại trở sang Tokio.

● ĐẠI TÁ JACOBO ARBENZ, cựu tổng thống Guatemala đã đến Mexico. Arbenz xin lỗi nạn à tòa đại sứ Mê Tây sau cuộc đảo chính vừa qua. Cách đây vài ngày, Arbenz cũng được chính phủ Guatemala cấp cho một cái giấy thông hành.

(Paris presse l'Int. 10-9)

ÀNH BÌA:

Cô HOÀNG NGỌC (16 tuổi)

Người chiếm giải nhất cuộc thi tuyển lựa tài tử kỳ thứ 5 của đài phát thanh Pháp Á (Anh của Mỹ-Lai Tân Định)

Ý VÀ VIỆC



của DI TẾ

« Hội cựu chiến sĩ nhảy dù »

Một bạn đọc vừa viết cho chúng tôi bức thư đề nghị lập một « Hội Báo TRY làng hối lộ 1946-1954 ». Ông bạn hôm nay « long trọng tuyên bố » trong thư như sau :

« Nhập may lúc thời loạn tôi ra làm QUAN tuy chức phận không lớn nhưng nhờ cát bụi to nên mỗi chuyện gì đưa đến tay tôi thì dân chúng tưởng lầm tôi khó để nên họ đem tên đến lo lót tôi. Lê ra tôi từ chối nhưng tôi lấy làm thương hại họ nên phái nhân tạm ứng. Từ năm 1946 đến nay số tiền nhận cát lạm áy chồng chất lên thật nhiều nên tôi có mua ruộng, mua xe hơi, mua nhà lầu và cuối tháng 3 có vợ lẽ mà tiền cũng chưa hết phải gởi « BĂNG ».

* Nay Chính Phủ buộc mỗi công chức phải khai giá sản.

* Trời ơi! Thật là rết đánh bén tai, Hòa bình làm quái gì làm khô cho tôi phải khai báo, Nghe tin áy tôi xin từ chêp, vay nhở Ông là người da mưu túc trí uôi lòng chỉ giùm coi làm cách nào để tôi xin phép lập ra một hội BÁO VỀ TÀI SẢN 1946-1954. *

Chúng tôi tán đồng ý kiến và hoan nghênh cả hai tay. Trước hết phải nghĩ đến cái tên hội sao cho thật oai đài. Chẳng lẽ dùng tiếng « hối lộ » không được hoa mỹ chút nào ! Vậy xin gọi là « Hội cựu chiến sĩ nhảy dù » để kỷ niệm một thời vàng bóng, do chiến tranh phát sinh ra. Anh nhảy dù, tôi nhảy dù, nó nhảy dù ; ai mà đã biết « chia quết nhảy dù » đều được nhận làm hội viên thiệt thò...

Nhưng cũng có nhiều hạng nhảy dù. Từ hạng « rựa » nhau trên đường, trong công sở, — cái lối bả tay theo vè sah, phải lột gan bắn tay bằng một tờ giấy bạc — đến hạng các tướng bự trong khoa nhảy dù đã dựng cơ nghiệp đồ sộ ở trong nước hay ngoài nước, chúng ta phải phân rõ nhiều hạng hội viên.

Ban tri sự phải gồm những « lão tờ » đã có thành tích trong nghề, đã lập lâm chiến công oanh liệt, đã có tài thám thông biến hóa, đòi tráng thay doi, đem cả triệu nợ tối triệu kia sang Pháp (triệu gi, đó ai biết ?)

Còn ông chánh hội trưởng — có lẽ phải là bà chánh hội trưởng mới đúng vì trong giới nhảy dù các bà có nhiều kỳ công hơn các ông — sẽ là đại hội đồng toàn quốc bầu lên. Đại Hội đồng giờ tất cả những nam nữ hội viên.

« Hội cựu chiến sĩ nhảy dù » sẽ thành lập gấp ! Vậy bả con ai muốn nhập hội xin lè lén ! Mai vò ! Trái se bị Hội khóa sò, không thâu nhập nữa.

Nghệ thuật... ăn...

Nếu tôi nói với các bạn câu chuyện cái bánh Trung Thu giả tó ngon đồng bạc, các bạn tránh sao khỏi cho là chuyện hoang đường như chuyen dời xưa có cái bắp cải to bằng cái nhà.

Tuy nhiên, câu chuyện có thật. Một tờ báo hàng ngày đã dì Chợ Cũ, xem tận mắt, viết bài tường thuật và chụp hình làm bằng nửa. Mặc đến tó ngon đồng, cái bánh Trung Thu ấy chắc phải lớn hết chỗ nói và không chừng phải có ông Lê Như Hồ đí xa mờ, xơi hắt được ? Không đâu. Bánh ấy cũng chỉ tròn bằng miệng cái thường đựng gạo.

Nó mặc đến tó, phần vì giữa cái bánh có đinh một miếng vàng ròng như mặt trời, nặng chừng trên 2 lượng. Chủ tiệm bánh để chưng nó trong tủ kiển khóa kỹ và chỉ có thiếu điều mướn linh giác, phòng chống với cuộc xâm lăng của lòng tham. Chủ tiệm cho hay rằng cái bánh... vàng ấy, có người đặt làm để tặng cho người ta.

Cái ông « người ta » đây chẳng phải là Đường minh Hoàng chán cảnh Nguyệt điện mà muốn ăn thử bánh khác đời. Ông cũng không mắc bệnh cùi mà muốn chữa theo lối cũ truyền, bằng cách ăn vàng ; và lại nếu nuốt miếng vàng ở cái bánh thì không chừng mắc nghẽn mà đi « nhịt ». Vậy ai « ăn » cái bánh ấy ? Chắc hẳn phải là một ông chuyên môn trong thế giới « mảng rẽ ». « Mảng rẽ », đây tuy nghĩa là « ăn » song nghĩa rộng là ăn những cái không ăn được kia. Ăn xe hơi, ăn nhà lầu, ăn giày bạc... Bây giờ ăn bánh... vàng nữa. Cũng như hồi mấy năm trước, có hạng người ăn... xe tăng bằng vàng của người làm « áp phè » công hiến.

Cả một nghệ thuật ăn :

Muốn cài từ hường sanh ?

Cái ông nghị Aumeran tuy không phải là « Me xir dù Bi Ri » song cũng vừa rồi tiếng vì đã là đạo thủ phủ chém rụp cô C.E.D. cái một. Kiến nghị của ông ở Quốc hội đã giết chết Cộng đồng phòng thủ Âu Châu. « Một tay chôn đã mộ cảnh C.E.D. » chưa dù, nay ông còn muốn nỗi danh vì một vụ nữa. Lần này không phải là chuyện giết người mà lại... cứu người hay chuyện quật mồ một người đã chết. Người đã chết ấy là cô « Nam kỳ ».

Ông Aumeran đưa ra lời chắt vẫn gởi Thủ tướng Pháp, đợi ý như sau này : Mồ ma Hội đồng Lãnh thổ đã bỏ thăm sát nhập Nam Kỳ vào Trung Bắc với điều kiện là Việt Nam không ra khỏi L.H.P. Vậy nếu Việt Nam muốn thay đổi địa vị của mình thì Pháp tính sao đối với Nam Kỳ ?

Cháu chao chao ! Trường cô Nam Kỳ đã bị khai tử từ lâu rồi, ngờ đâu bây giờ có ông thương tiếc có mồ muôn cõi tái sanh. Nhưng « trong ra rong cõi lá cây » ông Aumeran có « thấy hửu hửi giò » chắc sẽ nghe vàng ròng tiếng cô Nam Kỳ đáp thạnh tình của ông : « Bõ ơi, đã không duyên kiếp thì niu kéo nhau làm gì ! Bây giờ Ta là hỏa kiếp là cõi Nam Việt, trả về sum họp một nhà với hai chí em Bé, Trung Tá ».

Đây là chuyện mơ mộng cho có chút thi vị. Song ông Aumeran đâu phải thi sĩ, ông là một vị tướng. Ông đã giết chết cô C.E.D. Ngày nay mồ mộng có phép cài từ hoà sanh, sợ cũng khó mà làm cho cô Nam Kỳ sống lại. Một vị tướng đe dọa cũng có vẻ mơ mộng quá xá !

GIỚI THIỆU NHẠC MỚI

Sau khi nhận được « Lời người ra đi » nhạc và lời của nhạc sĩ Hoàng thi Thơ và Trần Hoàn, chúng tôi vừa nhận được « Lời người ở lại » của Hoàng thi Thơ do tác giả gởi tặng.

« Lời người ở lại » do nhà xuất bản An Phú ấn hành nhưng tác giả giữ bản quyền.

Xin trân trọng giới thiệu nhạc phẩm trên đây cùng tất cả các bạn yêu nhạc.

Đời Mới



TÒ CHỨC CÁ NHÂN

CHỊU DỤNG

TRONG giới tiêu tư sản trí thức ít có người có đức tánh chịu đựng, và thông thường trong xã hội cũng thế.

Đối với người tranh đấu, thì không thể không có đức tánh chịu đựng. Mặc dù vậy, cũng ít người tranh đấu có đức tánh ấy.

Chịu đựng là cái thế của người tin tưởng ở lý tưởng và lập trường của mình. Không chịu đựng có thể đòi bạn ra thù, có thể làm cho lập trường tranh đấu của mình thêm dัน tối.

Bạn là người tranh đấu. Luôn luôn Bạn phải dự hội, phải thảo luận, hoặc tranh luận ; thảo luận giữa đồng chí và tranh luận với người khác, hoặc có cảm tình với Bạn, hoặc chưa nhận ra lề phái của Bạn, hoặc nghịch hẳn với Bạn.

Vào một cuộc hội nghị để tranh luận Bạn gặp nhiều hạng người mà Bạn phải phân biệt ; có người thực tâm tranh đấu, có kẻ phá hoại, có đứa khêu khích do một thế lực âm thầm đưa đến.

Bạn phải lấy cảm tình của người tranh đấu chơn chắnh, phải ngừa hai tên phá hoại và khêu khích ; tên này rất có thể đứng trên lật trường của Bạn, tán dương Bạn, đe ròi phá vỡ cuộc tranh luận, không để cho Bạn xay dựng.

Bạn phải chịu đựng, phải kiên tâm và quả quyết tranh luận tới cùng. Đừng để cho tên phá hoại làm cho Bạn tức giận ; đừng để cho đứa khêu khích thành công. Tên phá hoại cố tâm đặt đì đặt lại ván đe, làm như mình thành tâm tranh đấu lắm.

Không chịu đựng là đâm ra giận dữ, đe ròi mất trí khôn.

Mà chịu đựng lại không có nghĩa là nhượng bộ đến nỗi phản lại lập trường tranh đấu của mình.

Người tranh đấu có nhiều kinh nghiệm nhất định là người biết chịu đựng. Tức là người « lì » vây ; lì trên lập trường của mình ; quả quyết trong lập luận.

Chịu đựng để thành công, thì dù khó mấy Bạn cũng phải chịu đựng.

BẤT HỦ



KHẮP CÁC BÁO NGOẠI QUỐC

Truyền máu cho chó

« Các ngài đừng tưởng rằng chó không chuyển máu cho nhau được ».

Lài tuyên bố của các bác sĩ thú y Mỹ đã thử áp dụng phương pháp sang máu cho những con bệnh bị thiếu máu tê liệt, mất máu nhiều khi bị nạn, bị rạn khi mò xé, bị nát bát thính linh vân vân.

Nhưng trường hợp trên đây nếu được truyền máu cho thì con chó bị bệnh sẽ không là nhau.

Nhưng cũng phải cần thận lâm vì phải thử di thử lại và chuyển hổ súc từ từ để chóng hiệu quả.

(Paris Presse l'intransigeant)

Kỷ lục thế giới về môn bơi nhái 100 thước

Cậu Motoshi Kimura sinh viên đất Phú Tang mới 16 tuổi đã làm chấn động thế giới về môn bơi « nhái » 100 thước với tốc độ 1 là 1 phút 10 giây 6/10. Cậu đã hạ nhà bô lội Nga Sô V. Minachkine năm 1953 đã chiếm giải quán quân bơi mất 1 phút 11 giây 2/10

Phim Nhật được hoan nghênh ở đại hội Venice

Ở đại hội Venice đã được trình bày cuốn phim « on lợn » của nước Nhật. Shichi nín no Samurai (Les sept Samouraïs) của Akira Kurosawa Cuốn phim này được hoan nghênh nhiệt liệt như cuốn Rashomon năm 1951 đã được thế giới ca ngợi.

Cũng cùng một tác giả, Akira Kurosawa đã thực hiện cuộc sống man dại về thế kỷ thứ 15. Một nhóm người vô si dạo sống với những người dân cày đe bão vợ vợ con họ.

Họ gặt hái chán nuối sống cuộc đời gần như là lúi túi.

Tuần qua phim cũng theo một kỹ thuật gần giống như phim Rashomon, đưa lên nhiều những hình ảnh đẹp, và lối dẫn cảnh rất là công phu.

Tương lai trẻ con thích âm nhạc quân đội

Theo lời bác sĩ A. Meyer thì vì ảnh hưởng tâm lý trong một vài trường hợp

NỤ CƯỜI NƯỚC NGOÀI

MỘT PHÚT SỐNG TRẺ TRUNG



Mấy đứa trẻ con : Khách qua đường :

— Ngày ông ơi ! — Ủ ủ..., giặt chơi đuổi bắt, đánh giật ! Ta là chúa mọt nhau, làm mọt da da đùi.

Khách qua đường :

Các bà mẹ :

— Hà..hà... khóc — Ngày, ông ta đầu hả, trót chung mọt mèo cùi, dai, lại đe chốc mọt ta sẽ tại sao trời con chúng ăn thịt ! Hà..hà..

cết phiên nhau mỗi người 2 giờ để谈话 trực tiếp « quý khách yêu ố » này.

Thay đổi chữ nghĩa cho hết về « Tấu »

Nguồn tin của dài phát thanh Bắc kinh cho hay ở Trung hoa sẽ thay đổi quốc ngữ. Vì họ cảm thấy đã hơn 3 nghìn năm nay, cái lối viết chữ loé ngoéo dùng bằng 4000 cái dấu ấy rất là phiền phức và sẽ thay đổi dùng thứ lối chữ như của dân tộc Âu châu. Nhưng cuộc cách mạng ngôn ngữ họa này không dễ dàng để hoàn thành trong một thời hạn nhất định được.

Thợ chửa đồng hồ thắt vòng

Manitoba một tỉnh ở Canada, Ông G.D.Wilson có một cái đồng hồ già kảo cha truyền con nối đến 249 năm nay mà không cần phải sửa chữa gì cả.

Đồng hồ này làm ở Luân đôn, và đến với họ nhà Wilson từ năm 1705.

Thật là một nỗi buồn và thất vọng lớn cho các nhà sửa chữa đồng hồ !

Tìm hiểu điện Norodom

Điện Norodom vừa trao trả cho chính phủ Việt Nam là do kiến trúc sự danh tiếng, ông Hermite dựng lên.

Ngày xưa công thự đầu tiên để cho các nhà cầm quyền Pháp chỉ là một cái nhà nhỏ lợp mái trống ở giữa phố Paul Blanchy và nhà thuong Grall. Rồi sau đó được thay thế vào một « lâu đài » bằng gỗ và sườn nhà là một tháp gỗ quý mua ở Singapour xây dựng trên trường học Taberd bảy giờ.

Sau đó nhà đương cục Pháp kêu gọi các nhà kiến trúc dự cuộc thi để gửi cho những sơ đồ về tòa lâu đài với tiền thưởng là 4000 quan. Có người cho rằng viên gạch đầu tiên do thợ sứ đúc Lagrandière đặt ngày 23-2-1803. Nhưng ngày 5-3-1808 mới đúng.

Hội bắt đầu xây dựng cái điện này đại lộ Norodom đang bùn nhơ lầy lội. Và viên gạch đầu tiên đó phải chôn sâu dưới 2 thước 6.

Các nhà chuyên môn phải gọi một tốp thợ Tàu ở Canton và ở Hong-Kong sang làm trên một khoảng đất rộng 15 mẫu tây. Vào hoàn thành năm 1809. Kè thừ trong đổi của thời là khinh là hành lâm. Nhưng đến năm 1875 mới thật là trang hoàng đầy đủ.

Nền móng điện Norodom chôn sâu tới 3 thước 50 và bâng một thứ đá hoa cương xanh ở tận Biên hòa. Phải dùng tới 2 triệu viên gạch. Vù đây là một tòa lâu đài kiến trúc theo kiểu cuối thế kỷ thứ 19.

« Norodom đệ nhất », đặt tên cho điện đó và cho đại lộ là tên của một ông vua Cao miên. Sinh năm 1835 và chết năm 1904. Vua Norodom lên ngôi năm 1856 Sau một trận kịch chiến với Thái Lan bắt buộc Cao miên phải nhượng bộ và nhường toàn quyền Battambang và Siemreap và mảnh đất lân cận cho Xiêm, kết cục vua Norodom phải ký hiệp ước dưới quyền bảo hộ của Pháp.

Tốc độ của máy bay trực thăng Mỹ

Bây giờ lại đến lượt máy bay trực thăng của Mỹ chiếc Sikorski X.H. 39 hạ kỷ lục thế giới với một tốc độ 251 cây số một giờ. Bay cao 8 nghìn thước. Chiếc trực thăng này có thể chờ được 3 hành khách và 1 phi công.

(Le Figaro).

ĐA

X

Thân gởi những thanh niên đang kéo lê
kiếp sống hoang mang và bế tắc trên mọi
nẻo đường của đất nước. — DUY SINH

Ông cụ lâm bầm :

— Quân đố kỵ, họ biết đâu rằng mình
cũng nai xương chẽ cốt ra mới có miếng
đồ vào mồm. Chỉ được cái cắn quần.

Phong ngăn bố :

— Ấy chết, cậu nói to thế, ai nghe thi
oan gia đấy.

Ông cụ nỗi khùng :

— Ai làm gì chúng nó, ai bóp hầu, bóp
cổ gì chúng nó mà sợ.

Phong nói lảng :

— [Đi mau về với mơ, chắc nhà đang
chờ cơm đấy.

Hai bố con về đến công nhà, tối như đêm ba mươi,
Phong phải dắt bố bước qua ngưỡng cửa.

« Đốp »

— Công với ngõ, vỡ mẹ nó cả đầu người ta rồi.

Ông cụ dơ tay xoa vùng trán vừa bị đập vào chiếc
kèo nếp công ngăn. Có tiếng lao xao ở trong nhà :

— U xách chiếc đèn ra xem ai, có lẽ bố con thằng
Phong về đấy.

Bà già xách đèn lồng, nặng nề đi ra công. Ánh
sáng vàng ệch không soi thủng nỗi màn đêm, Phong cắt
tiếng :

— U em đấy à, nhà ăn cơm chưa ?

Bà già cắt giọng khàn khàn :

— Chú với ông về muộn thế, nhà đang chờ cơm.

U em xách đèn đi trước, bóng đèn gầy guộc ngả dài
chập chờn trên hàng đậu. Bà già này đã theo mẹ Phong
từ khi mới về nhà chồng, bế Phong từ khi lọt lòng, đối
với bà, Phong coi như người mẹ thứ hai, Phong mến bà
cụ lắm. Cả ba cùng lò rò bước vào nhà. Bà cụ ngồi cạnh
mâm cơm đứng dậy, xoa tay :

— Gớm, bố con lèn mò đi đâu mà khiếp thế, lạnh
lâm phải không ? Ngồi vào bếp một tí cho đỡ công rồi
ra ăn cơm.

— Đồng quê quật khởi, thời đại của răng đèn.

— Họ nói gì thế con.

Phong đáp lời bố :

— Họ đang « ca tụng » sự xuống dốc của gia đình mình



HO ! HO ! HO ! Thái Bình Bổ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồi phổi, nhuận phổi, gián hỏa, trừ
đàm và trị các chứng ho bắt luận mới phát
hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi
Nhà Thuốc

Thái-Bình-Dương

25, Rue des Artisans—CHOLON

ĐỜI MỚI số 132

LOẠN • tiêu thụyết của Duy Sinh • LOẠN

Ông cụ đáp khàn khàn :

— Bác Cả cứ giữ mãi thành ra về hơi muộn.

Hai bố con ngồi quay vào bếp có gác cũi đang cháy
dở, khói bốc cay xé mắt mũi, họ dở bàn tay răn reo vào
sát lửa.

— Gớm khiếp, lạnh quá đi mất, đi ở giữa đồng, mỗi
một hơi gió cứ như cắt từng miếng thịt một. U em lấy ít
rơm chặn các khe cửa lại đi, gió cứ hun hút ấy thôi,
nhà tranh vách liếp có khác, cứ như ở giữa giờ, gió
trước giờ sau...

Ngọn đèn dầu tắt phút, nhà tối om, muỗi vo ve bay
khắp chốn, Phong cúi xuống thời lửa, gió khói bốc lên
làm anh chảy cả nước mắt nước mũi.

— Cho một ít rơm vào chậu chặt xuống thì mới thời
được.

Phong làm như lời bố. Lửa bắt vào rơm, khói lên
nghỉ ngút, Phong cúi xuống thời nhẹ, lửa bùng lên, anh
lấy tay áo dụi mắt, nói trong hơi thở :

— Thế mới biết thời được tí lửa ở thôn quê cũng khó.

Bà cụ nỗi lời con :

— Thời tí lửa, mày đã thấy là khó, người ta còn phải
nấu nồi cơm cho chín, canh cho ngọt. Mà nấu bằng rơm
mới thấy là khó.

— Con tưởng là rơm nó cháy vèo vèo ấy là có gì mà
khó.

— Cậu đừng nói tưởng, phải làm thế nào cho lửa
chạy đều, phải gạt luôn tay, hơi chèn mảng một tí là
mất gốc. Có khi cơm đang sôi, trả rơm chậm, nó tắt ngấm,
cứ cúi xuống thời như thuỷ cùi là hỏng đứt vì tàn lửa
rơm, càng thời càng tàn dần rồi tắt hẳn.

— Thế phải làm thế nào hở mơ.

— Làm như cậu mày bảo lúc nãy. Dập chặt rơm vào
cho bén rồi thời.

— Trong khi đó thì cơm trương hết chứ còn gì.

— Thế mới gọi là khó nấu. Không những thế, khi cơm
cạn còn phải ủ gio, vặt nún quáo xung quanh đốt rồi
cho trầu lên trên cho nó âm i cháy thi cơm mới chín
được.

— Thật là cả một nghệ thuật. Sao mà cậu mợ biết
tường tận thế ?

— Hồi trước, chưa lấy cậu mày, tao ở bên bác Cả
ấy, làm ruộng, nấu cơm cho thợ cày mãi còn gi. Mày
tưởng ai cũng là dàn tinh cả đấy, không có thôn quê
thì làm gì ra tinh thành, Thầy mày, ông mày là xuất thân
từ đồng ruộng cả đấy chứ. À cậu nó này, sang bác Cả có
được việc không ? Thế mà ba năm nay tôi chưa về làng
đấy nhé.

— Ngồi vào đây, vừa ăn vừa nói chuyện, khuya rồi,
Mọi người im lặng. Tiếng mõ vang vẳng từ xa :

— Cốc, cốc, cốc. Anh em thanh niên nam nữ chuẩn
bị ra đình hội họp, có nhiều vấn đề cần thiết. Người nào
có ý tránh tránh sẽ bị cảnh cáo trước hội đồng nhân dân.

Nghe tiếng mõ vang vang ông cụ lâm bầm :

— Ngày nào cũng bàn nhiều vấn đề cần thiết,

Phong nhai với vài miếng cơm rồi đứng dậy,
mặc hộ quần áo nâu, dắt con dao ra đình hội họp. Hai
ông bà thủ thiền ngồi uống nước chè bàn chuyện tương
lai, Xa xa tiếng hò của toán thiếu nhi vang vẳng, tiếng
loa dục âm vang tần mát trong ánh trăng thượng tuần
(còn nữa)



Một người bạn luôn luôn trung thành

Đại túu lẩu SOAI KINH LAM

496, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RÁI, MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIÊU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Chài Brillantine BOBEL

Tức là xúc dầu thơm thứ quý nhất



NGUYỄN-TRUNG

150, RUE GIA LONG — TEL. 21.503

VĂN CHÁNH THƠ XÃ

(Nhà sách và nhà xuất bản) 115 đường Gia Long (sau chợ Sài Gòn — gần ngã tư đường Aviateur Garros và Gia Long)

Căn bản thảo giá trị

Đè xuất bản.

Có các loại sách học

Cho các học sinh như các trường Chasseloup Léubat, Marie Curie, Pétrus Ký, Gia Long và các trường tư tú ban tiêu học, và sách trường Đại học và các ngành chuyên môn.

Khóa dạy hàm thụ

Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT NAM khóa học RÁP và SÚA máy VÔ TUYẾN ĐIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ Bài vở dễ hiểu bằng Việt-Ngữ. Thực hành đầy đủ như ÁU MỸ. Hết khóa học sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng về ngành chuyên môn.

Bản trường đã đào tạo được rất nhiều anh em theo học được kết quả mỹ mãn.

Ghi lên học lúc nào cũng được.

Tại trường có khai giảng khóa :
1-HIỆU THÍNH VIÊN V. T. Đ. H. H.
2-DIỆN TÍN VIÊN. 3-RÁP và SÚA
máy thâu thanh V.B.T.

Viết thư hỏi học tại trường Chuyên
Nghiệp V.T.B. LECTASON 278, đường
Trung Nữ Vương (P. Blanchy) Saigon
D.T. 22.087

NHÌN QUA LỊCH SỬ GIÁO DỤC

V GIÁO DỤC Ở NƯỚC CÒ HY LẠP

TRẦN NGỌC QUẾ viết

Nền văn minh Cò Hy lạp chính là nguồn gốc của văn chương, mỹ thuật, triết học, khoa học của Âu Tây ngày nay, của nền giáo dục cao đẳng, và đề lại nhiều dấu vết trong các ngành văn hóa cổ điển. Qua bao nhiêu thăng trầm giáo dục ở Cò Hy lạp, mang nhiều sắc thái riêng biệt trong các bộ lạc : có tính cách sáng tạo, mỹ thuật, văn chương và khoa học ở giống người Ioniens, nền giáo dục ấy lại thực tế hơn, quan sự hơn ở giống người Doriens. Nó lại thay đổi qua nhiều trạng thái từ thời kỳ homérique, rất gần với thời kỳ nguyên thủy, một thời kỳ chỉ chăm rèn luyện người hoạt động và triết nhân, cho đến thời kỳ alexandrine, thì nó có tính cách vụ hình thức và chú trọng đến việc đào tạo một thiểu số thượng lưu.

Ở thành Sparte, từ 7 đến 20 tuổi, người thiếu niên bắt buộc phải tập luyện trong những trại thanh niên dưới quyền điều khiển của những vị giáo sư do chính phủ bổ nhiệm. Họ tập thể dục, chơi thể thao, đi săn và học quân sự. Họ phải theo một chế độ riêng và kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc, ăn uống điều độ và cực khổ, những hình phạt làm đau đớn thể xác có giá trị như một sự huấn luyện. Bi bộ rất nhiều, những sự thiếu thốn về vật chất, sự chịu đựng hình phạt, đời sống tập thể đã làm công dân thành Sparte thành những chiến sĩ có giá trị mà chiến công của họ chói lòa qua lịch sử ngàn xưa.

Ngoài vấn đề ấy, tri dục rất ít được quan tâm : tri não bị hy sinh cho thể xác. Chỉ có âm nhạc loại giáo đường hay loại âm nhạc ca ngợi những chiến công là được phép nghiên cứu và sáng tạo. Về thi ca, chỉ có những bài thơ Homère — đó là tất cả văn nghệ phẩm của dân thành Sparte. Tóm lại, nền giáo dục ở Sparte bị lệ thuộc vào chính trị và kinh tế một cách tuyệt đối. Sự quyết định và biến đổi của nó là tùy theo đường lối chính trị.

Một thiểu số thượng lưu, giai cấp quý tộc, quân phiệt hung bạo, sống ngắt ngưởng trên mồ hôi nước mắt của đám cần lao nô lệ đòi đời, đã áp dụng một chế độ giáo dục cực kỳ

của để xây dựng và hoàn thành một công cuộc giáo dục như thế. Vẫn biết rằng lúc bấy giờ cá nhân còn bị lệ thuộc vào chính phủ, nhưng người ta làm cho các khả năng của cá nhân được tự do phát triển, nhân cách được tu dưỡng. Hạnh phúc của cá nhân là một điều lo lắng bậc nhất trong chương trình giáo dục mà ta có thể gọi là một nền giáo dục nhân bản.

Người ta chú trọng đến việc đào tạo con người lý tưởng, con người « đẹp và tốt » (*l'homme beau et bon*), vượt lên trên những dục vọng lầm thường, ích kỷ.

Có những điều đáng để ý ở đây : đứa bé ra đời đến ngày thứ 5, cha nó có quyền nuôi nấng hay không cũng được. Từ 1 đến 7 tuổi, nó hấp thụ giáo dục gia đình. Lớn lên chút nữa, đứa trẻ được dẫn đến trường học những môn : tập đọc, tập viết, toán pháp và thần thoại.

Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ nó dùng một con dao nhỏ có phủ một lớp sáp mỏng ; qua năm sau, thầy sẽ dạy thêm môn hình học, hội họa và âm nhạc lên 14 tuổi, nó sẽ đến ở một trại thanh niên và hàng ngày luyện tập thân thể, các môn điền kinh ở vận động trường. Từ 18 đến 20 tuổi, nó sẽ qua một lớp huấn luyện quân sự, chịu đựng mọi gian khổ thử thách và sau hết bắt đầu góp sức với đời sống xã hội sau một buổi lễ long trọng mà người thiếu niên kia phải tuyên thệ sẽ tuyệt đối tuân theo pháp luật và sau này chiến đấu cho tổ quốc.

Chính nhờ cách tổ chức giáo dục chu đáo hoàn bị như thế mà xã hội Hy lạp đã trải qua một giai đoạn cực thịnh, các ngành khoa học được các nhà thông thái do chính phủ trợ cấp, dẽ hết tâm lực mà nghiên cứu, khảo sát tỉ mỉ, khoa thiên văn học với Aristarque de Samos đã chứng minh rằng quả đất quay chung quanh mặt trời, khoa kỹ hàn học với Euclide, khoa cơ học với Archimède, khoa giải phẫu v.v..., nền văn minh Hy lạp đến đây thật là chói lọi, đi đôi với văn tự Hy lạp quả có một giá trị quốc tế.

Tuy nhiên, nó phải qua một cái khuôn đúc của văn minh La Mã đã thêm vào những đức tính mới mẻ hơn mới thành hoàn bì, nhưng đồng thời đã lấy mất đi nhiều khả năng đặc sắc.



BỘI MỚI số 132



TRANH KHÔNG LỜI

BỘI MỚI số 132

Giải đáp nỗi câu hỏi về Nguyên nhân hiện trạng Nga Sô tức đã làm được một công việc trọng đại. Vì hai lý do:

1.—Tìm ra được một câu trả lời rõ rệt và rành mạch, tức là tìm ra được một Lý thuyết về cuộc tiến hóa của Nga Sô, thi đó là một đảm bảo chắc chắn bậc nhất cho tương lai nhân loại rồi. Câu trả lời đó sẽ chứng nhận rằng Đảng Cộng Nam Tư đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm của cuộc Cách Mạng Nga; câu trả lời đó sẽ xác định các trở lực cần phải tránh, các thành tích cần phải ghi; câu trả lời đó sẽ làm tiêu tan mọi điều úp mở, mọi điều ngộ nhận.

2.—Một lý thuyết về cuộc tiến hóa của « chủ nghĩa » Sit-ta-lin, theo đúng thực thể của nó, sẽ chỉ phơi diễn tất cả chiến lược của phe trào thợ thuyền quốc tế. Gán chính sách Quốc tế Thông tin cho những sự lầm lạc hay cho những điều tính toán chủ quan của các tay lãnh đạo Nga Sô thi đó là định nghĩa một chiến thuật về áp lực « nội tại » để chi phối họ, hòng đòi cho được một sự thay đổi về ý kiến của họ; còn gán nó cho sự bắt lực, hay cho sự phản bội của ít nhiều lãnh tụ thi đó là định nghĩa một chiến thuật thanh trừ, có hướng dẫn, về sự thay đổi nhân vật đi; sau cùng gán nó cho một cuộc tiến hóa sâu xa hơn nữa, không phải là của con người, mà lại là của toàn bộ « chủ nghĩa » sit-ta-lin, thi thế là đặt ra vấn đề hệ thống chính trị, hoặc là bằng sự canh tân nội bộ chủ nghĩa đó, hoặc là bằng cách thay thế nó bằng một chủ nghĩa khác.

Đây là một chuyện cực kỳ quan hệ cho nên các nhà lãnh đạo Nam Tư mới hết sức thận trọng trong khi tiến bước, và cho đến ngày nay, cũng vẫn còn dè dặt chưa chịu giải quyết dứt khoát, e sợ hờ thi có hại cho phong trào. Chứng cớ, trong một cuộc phỏng vấn của ông Louis Dalmas (1) chính ngay thống chế Tito cũng trả lời một cách « chính trị » như sau :

HỎI I.—Thường thường ông vẫn tố cáo những điều vu khống và đối trả của Quốc tế Thông tin đối với Nam Tư, và đặt ra vấn đề các phương pháp mà phe lãnh đạo Nga Sô vẫn dùng đến. Vậy thi các phương pháp ấy có phải là ở như hạng người đã chọn lựa cung cách hành động như thế (vì tính toán,

Chủ Nghĩa Xã Hội ở Nam Tư

NGUYÊN NHÂN HIỆN TRẠNG CỦA NGA-SÔ

II

vì ác ý hay vì lầm lỡ), hay là ở như cuộc tiến hóa sâu xa hơn nữa có guồng máy Cộng Sản quốc tế ? Nói khác đi, thất bại của đảng Cộng Sản Séc ở Nga Sô và của cơ quan Quốc tế Thông Tin đối với Nam Tư có phải là một biến cố lặp lại do sự quyết định của phe lãnh đạo gây ra (ở trường hợp này thi phe đó rời có thể thay đổi được ý kiến) hay đó là một yếu tố « hợp lý » ở trong cuộc biến cải về bản chất của Quốc tế Cộng Sản ?

DÁP I.—Những phương pháp không có tính cách X.H.C.N. và chiến dịch vu khống mà phe lãnh đạo của đảng Cộng Sản séc ở Nga Sô và của nhiều đảng Cộng sản khác nữa, đã chẳng có phải là kết quả của ít nhiều điều lầm lỡ hay của một sự trạng bất ngờ, mà lại đích là một sự sai đường lối có tính cách xuyên tạc khoa học của chủ nghĩa Mác Lé nin đi, mặc dầu là phe lãnh đạo đảng Cộng Nga Sô đã tận lực bình sinh làm cho sự sai lạc kia ăn khớp với khoa học nó. Sự sai lạc xuyên tạc thô lỗ nhất căn cứ ở chỗ phe lãnh đạo Nga Sô cứ cố sức cao áp bắt phong trào quốc tế thợ thuyền phải thừa nhận quan điểm theo đó bao nhiêu điều quyết nghị và giám định của phe lãnh đạo Nga Cộng, đối với các đảng Cộng khác, đều là không thể làm lẩn được.

Ngoài ra, chiều theo ít nhiều đề nghị của những công diệp Nga Cộng gửi cho Đảng Cộng Nam Tư thi sự biến đổi cách mạng tất sẽ chẳng tài nào thành tựu được nếu không có sự giúp đỡ của Hồng Quân. Nói khác đi, thi họ phủ nhận năng lực của các phong trào tiến bộ ở nước khác không thể tự mình tạo nên một cuộc tổ chức xã hội tốt lành hơn, nghĩa là họ giết chết lòng tin tưởng của vô sản đối với năng lực cách mạng của chính thân minh, và họ bắt vô sản phải công nhận một quan điểm không có tính cách Mác xít, theo đó thi riêng chỉ có sự chiếm đóng của Hồng Quân

mới có thể mang tới một trật tự X.H.C.N. tân kỳ được thôi (2) Địch phe lãnh đạo ấy, và cùng với họ là tất cả Quốc Tế Thông Tin, đều quyết đoán rằng sau vụ xung đột với nước Nam

Tư X.H.C.N. rồi thi không thể nào xây dựng nổi X.H.C.N. nếu không nhờ Nga Sô giúp đỡ, mặc dầu là thực tế ở nước tôi đã minh chứng ngược hẳn lại.

Đến ngày nay thi thực tế đã minh biện đầy đủ rằng: bắt cứ sự chiếm đóng nào, cho ngay là cả sự chiếm đóng của Hồng Quân nữa, đều mang sẵn ở trong lòng nó tất cả những yếu tố hiền nhiên của mọi hiện tượng không có tính cách X.H.C.N. rồi. Dù sao thi rời cũng phải đi tới cảnh áp bức chánh trị và bóc lột kinh tế sự bình đẳng sẽ tiêu biến, và cảnh tham phục không điều kiện sẽ dành cho nước nhõ bị quân nước lớn chiếm đóng. Chưa chát hơn nữa, mai mỉa hơn nữa là hiện giờ thiên hạ lại gọi cái sự chiếm đóng như thế là « có tính cách giải phóng » và được coi đó là một chuyện giúp đỡ !

HỎI II.—Đảng Cộng Nam Tư đã chỉ trích chính sách xuyên tạc của Quốc Tế Thông Tin, thế thi theo ý ông, nguồn gốc các điều lầm lỡ và sai lạc ấy là ở nơi đâu ? Trong lúc nò ra xung đột Nga Nam chúng mới lộ ra rõ rệt hay là vẫn có từ trước thi nhân dịp nò và xảy ra như thế nào ?

DÁP II.—Trên đây tôi vừa mời trả lời rồi.

HỎI III.—Ý kiến của đảng Cộng Nam Tư đối với hiệp ước Péc Nga vào năm 1939 ra sao ?

HỎI IV.—Số vào hai vụ án của Rajk và Kostov (ở Bảo) thi ông có cho các vụ án trọng đại ở Nga vào hai năm 1936-37 là đã « đúng » và « không » ?

DÁP.—Tôi muốn hãy không trả lời hai câu hỏi III và IV.

HỎI V.—Ông có nghĩ rằng cuộc thí nghiệm của Nam Tư rồi sẽ đủ thúc tình nồi nhiều đoàn thể tiến bộ khác để bắt buộc Một cu phái thay đổi thái độ không ? Nói khác đi, ông có tin rằng còn có cơ chửa cháy được bênh xuyên tạc của Quốc Tế Thông Tin nữa không ? Mà chửa thì chửa ra sao ?

DÁP.—Tất nhiên là cuộc thử thách của Nam Tư sẽ gây ra nhiều quan điểm dị biệt ở trong phong trào tiến

(1) Đăng trên báo FRANCE SOIR, ngày 27 và 28-12-49, và trên « Tập san của hãng Tanjug » ngày 30-12-49.

(2) Cũng như bây giờ ở Việt Nam chỉ riêng có sự chiếm đóng của giải phóng quân của Trung Cộng mới « cứu ván » được Việt Cộng thôi.

bộ của toàn thể thế giới. Điều sáu động ấy sẽ càng mạnh mẽ hơn lên khi nào thiên hạ càng thấy rõ ràng thêm rằng: nước Nam Tư mới cương quyết và vững vàng di tới X.H.C.N. sự tuyên truyền đối trả và vũ khống sẽ mất đất dần di và, do đó, nhờ ở sinh lực dồi dào của nước Nam Tư mới theo X.H.C.N. bao nhiêu tay cù khôi của ngành tuyên truyền trong quốc tế thông tin, vốn chống đối lại nền văn hóa chung, tất sẽ phải thay đổi chiến thuật di và sẽ rút lui có trật tự, vì chỉ riêng có sự rút lui ấy mới cứu cho họ rửa được phần nào tội lỗi của họ xưa nay thôi.

HỎI VI.—Tiết lại, ông có cho rằng những điều sai lạc về đường lối của cơ quan lãnh đạo Nga Sô đã trầm trọng đến nỗi rằng cần phải sửa soạn một tổ chức mới có trong lai cho phong trào thợ thuyền không ? Nếu có thi phải theo đường nào và theo như thế nào ?

DÁP VI.—Không nên tạo ra một tổ chức Cộng Sản nào khác nữa vì tổ chức nào thi rời cũng phải đi tới cảnh áp bức chánh trị và bóc lột kinh tế sự bình đẳng sẽ tiêu biến, và cảnh tham phục không điều kiện sẽ dành cho nước nhõ bị quân nước lớn chiếm đóng. Chưa chát hơn nữa, mai mỉa hơn nữa là hiện giờ thiên hạ lại gọi cái sự chiếm đóng như thế là « có tính cách giải phóng » và được coi đó là một chuyện giúp đỡ !

HỎI VII.—Đảng Cộng Nam Tư đã chỉ trích chính sách xuyên tạc của Quốc TẾ Thông Tin, thế thi theo ý ông, nguồn gốc các điều lầm lỡ và sai lạc ấy là ở nơi đâu ? Trong lúc nò ra xung đột Nga Nam chúng mới lộ ra rõ rệt hay là vẫn có từ trước thi nhân dịp nò và xảy ra như thế nào ?

DÁP VII.—Tôi cảm thấy khoái và hạnh phúc nhất :

Sau một đêm ngủ đầy giấc tôi được hit không khí ban mai vào cảng đầy trong lồng ngực của tôi, tôi thêm



HẠNH PHÚC CON NGƯỜI LÀ CẢM KHOÁI

MỌI hạnh phúc của nhân thế đều có tinh cách sinh lý. Phân tích theo khoa học là như vậy. Muốn rõ nghĩa, tôi phải giải thí h rằng: Tất cả hạnh phúc của con người đều là cảm khoái.

Tôi có thể biết chắc chắn là những nhà tinh thần học nhất định sẽ không hiểu tôi. Những người duy tâm và duy vật có thể chẳng bao giờ hiểu nhau vì họ cùng là một hiện trạng mà họ gọi thành những tiếng khác nhau để chỉ hiện trạng ấy. Tuy vậy trong vấn đề này chúng ta vẫn bị phải duy tâm có thể phỉnh lừa ta, vì cho rằng có phải chân hạnh phúc chỉ là hận phúc

Điều cần thiêt thứ hai là & mỗi nước con người Cộng Sản và con người tiến bộ phải đấu tranh cho một trật tự xã hội tốt lành hơn, cho sự trong sạch của nền đạo đức X.H.C.N. và cho chân lý, và cũng cho cả sự giữ vững đường lối của khoa học Mác-Lê-nin, bất cứ là phải chống lại lực lượng nào; cần thiết là họ phải áp dụng khoa học đó vào những điều kiện đặc biệt của từng xứ, và dựa vào các điều kiện nò, họ quyết định lối đi tới C.N.X.H. lối đi này sẽ giúp họ thực hiện nòi xã hội mới một cách mau lẹ và đỡ tốn đau thương chừng nào hay chừng nấy ».

Xem đó thấy rõ ngay rằng câu hỏi thứ nhất đặt ra dưới hình thức « không thể nòi thi thế kia » — chính sách Sit ta Lin có phải là đã gây ra bởi thái độ « chủ quan » của phe lãnh tụ hay là bởi cuộc tiến hóa « khách quan » của hệ thống Sit ta Lin — đã được Ti to trả lời không được rõ ràng cho lắm: ông đã định tính thêm một lần nữa cho đích thân chính sách đó, chứ chưa chịu khảo sát về nguyên nhân. Thêm một lần nữa ông là thuật chính sách ấy, coi nó là một « sai lạc xuyên tạc » mà ông phân tách hình

Thật là một tâm hồn già giặn khôn ngoan, và có thiên bẩm mới nói được những câu như vậy.

Nếu như bộ tiêu hóa được điều hòa thi hồn là sung sướng, và sẽ khó chịu khi bộ tiêu hóa bất thường. Tất cả đều phải đáng chú ý như thế.

Khi nói đến hạnh phúc ta không nên để mắt hồn trong trùu tượng, nhưng

LÂM NGỮ ĐƯỜNG VIẾT

của tôi, tôi thêm

muốn được hit một

hở thật dài. Lúc

đó tôi có một cảm giác nhẹ nhàng ở lòn

da và bộ ngực nở nang của tôi để cảm

thấy cơ hung thủ làm việc.

Khi tôi cầm tẩu thuốc lá trong

tay, hồn khói nhẹ nhàng chấn gác lên một

cái ghế khár.

Đang khát nước trong buổi di chơi

giữa ngày hè nắng nực và gấp được

một suối nước trong, mà tiếng nước

chảy róc rách làm tôi vui sướng, để

được tự do thoả bồ giầy ra mà ngâm

chan xuống lòn nước mát rợn miên man.

Sau khi ăn uống no say, được

nằm dài trên một cái ghế bành to,

không có những bộ mặt long trọng của

các buổi họp, chỉ nghe vang rỗng từ

chốn xa xôi những câu đàm thoại

giàu hồn hồn không hiểu nổi, thấy khó

quản văn dịch (còn tiếp)

T ừ ngày Hội Nghị Genève bế mạc với sự chấm dứt giặc nóng ở Đông Dương (ngày 20 tháng 7 năm 1954), tình hình thế giới không bớt căng thẳng. Trái lại, có nhiều sự kiện mới làm cho cuộc đàm quang tè thêm bỗng bột. Người ta càng thêm lo sợ chiến tranh.

Trước hết là « Hiệp ước cộng đồng phòng thủ Áo Châu » (C.E.D.) bị Quốc hội Pháp chôn sống. Kế đó là các vụ tấn công các đảo gần Đài Loan do Trung Cộng khởi đầu. Lại thêm một chiếc tàu bay của Hải quân Mỹ bị máy bay Nga hạ ngoài khơi biển Tây Bá Lợi Á. Vụ này có tính cách nghiêm trọng lắm, vì là Mỹ xin triệu tập Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc để xử sự. Trong lúc ấy chính phủ Quốc dân đảng ở Đài Loan trả đũa bằng cách dội bom dữ dội Hạ Môn (Phú Quốc Kiến).

Đồng thời, tại thủ đô Phi luật Tân là Manille, Hội nghị đặt vấn đề cộng đồng phòng thủ Đông Nam Á được khai diễn và được kết liễu một cách cụ thể giữa 8 nước, Phi, Hồi, Thái, Mỹ, Anh, Pháp, Úc và Tân Tây Lan. Trong 8 nước này có 3 quốc gia Đông Á, và 5 cường quốc của khối Tây Âu.

Người ta cho rằng sở dĩ có cuộc tấn công đảo Quemoy của Quốc dân đảng, và phi cơ Mig của Nga hạ máy bay Mỹ, là do ý định của khối Nga Hoa Cộng muốn cản cáo Mỹ trong khi nước này triệu tập Hội Nghị D.N.A.

Ta thử xét các sự kiện mới xảy ra để nhận rõ chiều hướng của sự biến chuyển này.

Sự chia rẽ nội bộ của nước Pháp là tai hại lớn cho khối Tây Âu. Các vấn đề Âu châu do đó đều phải đặt lại. Những công tác xây dựng một Châu Âu thống nhất đều vì thái độ của Pháp mà bị sụp đổ cả. Người Pháp lo sợ sẽ xảy ra một cuộc đảo lộn liên minh, nghĩa là nước Pháp sẽ bị hăm trong hoàn cảnh xa Mỹ gần Nga. Vì thế mà Thủ tướng Mendès France lên tiếng nhấn mạnh ý định của chính phủ mình là giữ vững liên minh từ trước tới giờ. Nhưng tuyên bố là một chuyện, mà sự thật gay cấn tẩn vào ngõ hẻm là một việc khác. Người ta nhận ra điều mà chính phủ Pháp đã chung với Chính phủ Anh trong nhiều vấn đề, nhưng là về việc Đông Nam Á. Mà ở Âu Châu thì Pháp tỏ ra hòa huynh với Nga Sô.

C.E.D. CHẾT làm cho Tây Đức bị đặt trong tình thế khó khăn, và bị bắt buộc đòi thu hồi chủ quyền quốc gia toàn vẹn. Anh và Mỹ lại ứng chịu cho Tây Đức trở lại làm một nước

Trước biến chuyển của thời cuộc

XÂY DỰNG NỘI BỘ ĐỂ ỦNG PHÓ NGOẠI THẾ

độc lập đầy đủ. Mâu thuẫn khó gỡ nhứt là Pháp không chịu cho Tây Đức vỡ trang theo ý muốn của họ, đồng thời lại đậm đậm C.E.D. là một sáng kiến của Pháp; C.E.D. là một lối vỡ trang Tây Đức trong hệ thống cộng đồng.

Có chính khách Pháp lên tiếng như thế này: « cho Đức đủ sức ngăn cản Nga Sô mà không đủ quân lực xâm nhập nước Pháp. » Thật là một ý kiến lòn xộn không ai hiểu nổi.

Một mâu thuẫn

khác là cả Pháp lẫn Đức đều nhìn nhận rằng Âu châu không thể xây dựng ngoài sự hiệp tác Đức - Pháp. Chính Thủ tướng Mendès France cho rằng muốn sống chung với Nga Cộng phải cùng cố khối Tây Âu. Nhưng có lầm người Pháp ngờ vực chính phủ của họ. Có lẽ phải cầm quyền nước Pháp đang áp dụng một suy luận đầy tinh cảm như thế này. « Có bắt tay với Nga Hoa Cộng mới gây được cảm tình với họ, và có cảm tình mới làm cho họ nhận thấy thiện chí hòa bình Tây Âu.

Chỉ như các vụ bắn nhau ngoài khơi biển Tây Bá Lợi Á thì có lẽ Nga Hoa « thọc gậy bánh xe » trong lúc có Hội Nghị về D.N.A. mà thôi. Vì lẽ chia rẽ được Mỹ với Pháp một mặt và Anh với Mỹ một mặt khác, chắc là Nga Hoa không muốn chiến tranh trong lúc này.

Ông G. Duhamel, nhân viên Hàn Lâm Viện Pháp, trong báo Figaro ngày 7 tháng 9, kêu nguy một cách cẩn hờn, sau khi được biết C.E.D. bị quý ông nghị sĩ Pháp giết chết. Ông kêu :

« Nước Đức sẽ được tái vỡ trang với sự giúp đỡ của Anh và Mỹ. Rồi Tây Đức sẽ cố lo thống nhất với Đông Đức, dù là phải bị Sô viết hóa, lúc đầu còn lỏng lẻo, lúc sau chặt chẽ. Những người Pháp tưởng là quân đội Nga sẽ tràn ngập vùng Etoile, họ lầm. Chính quân Đức sẽ tấn công nước Pháp, với sự nội ứng của một bộ đội thứ năm lớn lao vô cùng... » (ám chỉ đảng Cộng sản).

«

Nếu chúng ta sống qua cơn ấy, chúng ta sẽ đọc lại danh sách nghị

Thiếu viện trợ của Mỹ thì vai trò của Pháp ở Đông Dương nhẹ đi rất

nhiều, và Việt Nam cũng khó mà trở đương. Về vấn đề viện trợ, Mỹ cần thấy nội bộ Việt Nam thêm cải thiện, nhưng Mỹ gặp phải nhiều chánh sách lạc hậu từ 6 năm qua. Mỹ lại không biết người, và có biết chẳng là biết với con mắt Âu Mỹ, rất không hợp với tình thế của nước Việt Nam.

Những yếu tố ấy đặt người Việt Nam trong một hoàn cảnh nan tú.

Phải xử sự như thế nào ?

Hỏi tức là trả lời. Và chúng tôi cũng có trả lời từ lâu.

Là phải lấy mình làm chánh yếu, ngoại vien làm thứ yếu. Tự người Việt Nam phải có năng lực và thực lực phần nào. Chờ hoàn toàn bất lực thì dù ai có viện trợ hôm nay, ngày mai họ cũng thối chí.

HỘI NGHỊ ĐÔNG NAM Á bế mạc với cái đặc điểm là không dám nói hẳn là chống « kẻ xâm lăng Cộng sản ». Danh từ

« Cộng sản xâm lược » được danh từ « kẻ xâm lăng nào đó » thay thế. Thêm nữa là ba nước Miền, Lào, Việt không được mời tham dự hiệp ước cộng đồng phòng thủ Đông Nam Á.

Đường lối tiến thủ phải được rõ rệt, dù Pháp có mù mờ, ta cũng không thể học đòi theo họ mà mù mờ được. Dù Mỹ có nhận định sai lầm, ta cũng phải rõ rệt cái thể của ta.

Đường lối tiến thủ phải được rõ rệt, dù Pháp có mù mờ, ta cũng không thể học đòi theo họ mà mù mờ được. Dù Mỹ có nhận định sai lầm, ta cũng phải rõ rệt cái thể của ta.

Muốn cho mỗi tình ấy bền vững lâu dài, tôi viết thư thú thật cùng thay mẹ tôi đến chạm ngõ nàng cho tôi ; nào ngờ

thay mẹ tôi không thuận, ép buộc tôi phải

xa nàng để lấy một cô gái Chàm.

Trong lúc Việt Bắc đặt dưới chế

độ Hoa Cộng, chỉ thu nhận người theo họ, và không cho ai được có chủ trương nào khác hơn chủ trương của họ, thi Việt Nam cũng phải chính xác chủ trương của mình.

Trong loạt bài « Phải làm thế nào ?

chúng tôi đã nhai đi nhai lại chủ trương mà Việt Nam phải có trong tình thế mới.

Ấy là tôi chức vùng Việt Nam còn lại thành một đơn vị kiên cố, một quốc gia tiến bộ, trong đó không có đảng cộng sản.

Muốn làm được việc ấy phải áp dụng chính trị nhân dân, lấy thể nhân dân mà làm việc cho nhân dân. Tức là xây dựng nội bộ quốc gia, nắm chắc nội bộ của mình, để ứng phó tình thế bên ngoài. Có thể mới góp mặt được với quốc tế, mới được người ta đếm xỉa tới mình.

Viết tại Pháp quốc ngày 8 tháng 9

T.V.A.

thanh thực và tha thiết ư? Đó là sức mạnh để bạn tìm mọi biện pháp mà đánh dò thủ tục cỏ bại kia di. Người xưa nói « Nhân định thắng thiên », nhưng bây giờ nếu BẠN ĐỊNH thi thắng đến cả gi... gi... nữa chử lý. Có phải không bạn? Nói giống đâu phải là biên giới của hạnh phúc? Chúc bạn thành công nên duyên bền chặt nhé.



BẢN Q.B.B :

Vì sự tình cờ, chúng tôi cùng làm việc chung một số, do đó quen nhau, hiểu nhau và đi đến chỗ yêu nhau chân thật, song không tiện kết hôn chỉ vì bức tường chung tộc ngăn cản, Nàng vốn người Việt, tôi là người Chàm.

Trót dã lỡ yêu nhau rồi không lẽ vì chuyện nòi giống trở ngại mà phải đoạn tuyệt? Vì mối tình giữa chúng tôi cứ êm đẹp, không còn biết đến sự phân biệt nòi giống, phong tục trong át tình, nên chúng tôi cứ yên trì khiên dư luận cho rằng 2 người đã yêu nhau và sẽ lấy nhau.

Muốn cho mỗi tình ấy bền vững lâu dài, tôi viết thư thú thật cùng thay mẹ tôi đến chạm ngõ nàng cho tôi ; nào ngờ

thay mẹ tôi không thuận, ép buộc tôi phải

xa nàng để lấy một cô gái Chàm.

Đừng cuốn ấy cũng được.

TRẢ LỜI BẢN HÙNG LÂN (Huế) :

Bà cụ thân sinh ra bạn buồn phiền vì trưởng bạn lừa dối đem bán đi, chứ không biết một cách chắc chắn nguyên nhân vì đâu mà xảy ra chuyện mất mát ấy. Mẹ nào chẳng thương con. Muốn để cho mẹ bạn đỡ áu sầu thì tốt hơn hết bạn trình bày cho người bạn ấy rõ và nhờ đến nhà đê « 2 năm rõ mười » cho người hiểu và nên tìm cách giải quyết thế nào cho ổn thỏa đôi bên.

Phải ngay thẳng, chẳng nên dấu quẩn đâu quanh làm gì mà để cho bà cụ nhà ta buồn phiền mãi.

TRẢ LỜI Bạn Ngõ Hùng Phi (Dalat) :

Chắc bạn còn nhớ câu : « xa mặt cách lòng » đấy nhỉ. Trường hợp của bạn có thể dẫn chứng bằng câu trên được đấy. Nhưng theo ý tôi thi bạn hãy trả còng nhiều tương lai không nên quan tâm đến lắm. Thân mến

chào bạn,

HOÀI VINH



ĐỜI MỚI số 132

ĐỜI MỚI số 132



NÓ GẶP MA

Mến tặng các em Hà và Hồi (Long-thơ)

LẬP vẫn lầm lũi bước. Nó chỉ ròn ròn rợn sợ, vì xung quanh nó cái gì cũng đen và tối. Sợ đã át mắt cả bực tức. Lập cùng quên giận cả dì nó, người mà bao giờ cũng gay gắt và ác với nó. Cũng như lần này, trời tối như mực bà cũng bắt nó băng qua một khoảnh vườn rộng để xin cho bà mấy miếng cau. Thằng Lập cũng giống phần nhiều đứa trẻ khác, rất nhát gan, nhưng bà đã sai là phải làm, ngập ngừng là ăn đòn...

Vườn nhà nó hép, nó đã đi qua hết, bảy giờ Lập bước sang vườn của bà Nuôi.

Trời chỉ ray rát mưa, nhưng gió vun vút thôi. Xung quanh thằng Lập toàn là những hình ảnh, những âm thanh hỗn loạn. Trong các lùm tre, vang lên tiếng cót két. Lá khô bay lào xào. Cây cối oằn oại, vật vờ, run rẩy. Lập như đứng giữa bể cả lúc gió to sóng lớn... Những tàu lá chuỗi to bảng, đèn ngòm rung rung, quạt quạt, đậm xầm xập vào nhau. Các thân cau thẳng, mốc trắng in lò mò trên bóng tối như màu khói. Các tàu lá cau cũng mưa mây, quờ quạng tối như những bàn tay không lồ dị kỳ. Một tàu cau cau khò nào bỗng nhiên rơi ào xuống đất làm thằng Lập hết hồn!

Trong bóng tối, tay vòng lại trước ngực cho đỡ lạnh, Lập đi lè loi như một bóng ma. Nó sợ, sợ một điều gì sẽ xảy ra.

Gió đến rồi gió đến.. lay lắt, lôi cuốn, lồng trong lùm cây, rít trên cánh, thổi lốc lá khô bay lả tả...

Vườn bà Nuôi rậm quá. Thằng lập lạnh hẳn cả người thỉnh thoảng nó rùng mình, chân run run, nhẹ nhẹ bước gió thổi làm rát và hoa cả mắt nó...

— Còn cây bàng kia nữa!

Nghĩ thế, nó đã thấy sợ, vì cây bàng ấy rậm và cao, chắc là lắm ma...

Cây bàng đã hiện ra trước mắt Lập, chân nó bước trở nên khó khăn. Nó rùng mình.

Cây gi mà rậm đến thế! Toàn là một khối đen ghê gớm. Một khi gió đến, nó chuyển mình, cành quơ lèn quặt xuống, vùng vẫy như con quái

choi vừa bám riết theo chân nó...

Thình linh, chân thằng Lập như va vào nhau, niu lại không tài nào chạy được nữa, vì trước nó, trong bóng tối bỗng vang lên một âm thanh rùng rợn:

— Ngao... o... a!

Rồi nó thấy hai đốm sáng, xanh lè vụt bay về phía nó. Lần này thì nỗi sợ sệt chiếm hết cả hồn thằng Lập. Như đã chết đứng, nó không hay nó đã đến bên cạnh nhà bà Nuôi, mặc dầu ở các ngách cửa còn le lói ánh đèn. Thốt ra từ cổ họng nghẹn những sợ hãi của nó một tiếng ngập ngừng, ảo não:

— Tr...r...oi oi! M..ma!

Tiếng kêu ấy lọt qua ngách cửa vào nhà. Anh Huân con bà Nuôi — đang ngồi xem sách, nghe thấy, vội chụp cây đèn hầm và tông cửa chạy ra. Ánh đèn tỏa sáng. Bây giờ dưới ánh sáng, Thằng Lập như một cái xác không hồn. Hai chân chụm vào nhau, nó run như cây sậy; da mặt tái mét hinh như cắt không ra máu...

Anh Huân ngạc nhiên:

— A, Lập, đi đâu thế? Sao vậy?

Nó vẫn run, không trả lời và quay đầu trên cây bàng ấy lại không rời xuống một cắp càng rồi cái mình, rồi đôi tay và cái đầu người: Tất cả các bộ phận ấy gắn lại thành một con ma quái gỡ, đi hỏng đất và đuôi theo nó. Bỗng thằng Lập thấy lạnh sau gáy, một cảm giác ròn ròn chạy khắp chân nó. Một con gió vụt đến, chiếc lá lại bay bỗng lên, con gió nhẹ dần, nó lại rơi xuống và chạy xèn xẹt...

Thằng Lập nghỉ ngơi chiếc lá ấy với cái sọ người khi nãy đuổi theo nó. Nó cũng thấy, cách nó 6, 7 bước một con mèo đen, đang ngoanh lại dương đôi mắt xanh lè lè ngạc nhiên nhìn đèn. chốc chốc lại kêu lên trong gió:

— Ngao... o... a!

— Ngao.. q!

**

Anh Huân bảo nó:

— Vào nhà đi Lập. Gió lạnh quá!

Rồi anh bùi ngùi nhìn nó và nghĩ thầm: « Trời lạnh thế này mà nó chỉ mặc có một manh áo mỏng rách ». Lập đi trước vào nhà; anh theo sau đọc nhầm:

— Mẹ già, con vịt chít chiu,
Mày đòi dùi ghê nằng niu con chồng.

SONG XANH
(L.T.H.)

ĐỜI MỚI số 132

Loạt bài phóng sự « Người vợ lý tưởng » cũng như những bài « Người chồng lý tưởng », được rất nhiều bạn đọc hưởng ứng. Lần này chúng tôi bắt đầu đăng loạt bài của bạn Huy Phương.

ĐỜI MỚI là nơi diễn đàn chung, tòa soạn ước mong sẽ còn nhận thêm những ý kiến khác của các bạn gần xa góp vào thiên phóng sự này.— L.T.S.

CÁI ĐẸP ĐÈ BẾP CÁI NẾT

Tôi cười, gật đầu:

— Tao chịu, nhưng mà có thể ăn trong sắc đẹp ấy một tâm hồn bệ rạc, một lối sống « tiêu tư sản » lâm chí!

Đoàn vung tay:

— Mày lão tuốt! Trước hết tao hỏi mày làm sao mà tim hiểu người ta theo dáng bên ngoài, Mày chả nghe các cụ xưa bảo cái tình tinh khi nào cũng lộ ra ngoài nét mặt. Đẹp sắc túc là đẹp tinh! Chứ những người kiêu kỳ, khó chịu, với tao thoáng qua môi cái là tao biết ngay,

Tôi cố moi trong ký ức ra một cái tên, khả dĩ có thể đẹp mà, hơi xấu tính:

— Mày có biết B. không?

— Ủ, tao nhớ rồi, đẹp thật nhưng mà hơi... kiêu kỳ một chút. Thi đà sao! Lòng người ai cũng tự ái cả. Mày hơn đi mười đứa thì mày đã xem thường mười đứa ấy. Chứ nó đẹp, làm sao nó không hơi... tự phụ một chút được! Bây giờ nó có thể tự phụ

của HUY PHƯƠNG

nhưng khi về nhà chồng tao hỏi mày tự phụ với ai? Tao nói nãy giờ không phải là hoàn toàn thiếu tinh tinh đâu nhé, nhưng mà theo tao đừng nên đòi hỏi tinh tinh ở người đàn bà nhiều.

Tôi thấy Đoàn hơi duối lý:

— Tao chắc moi người sẽ không đồng ý với mày về câu nói ấy? Người đàn bà cần phải đẹp cả hạnh luôn với sắc.

— Tao đã nói đó là theo ý tao. Thế thi nãy giờ tao nói với mày «toi cơm» cả à? Ý kiến tao cũng có thể là ý kiến của một số người mang trong lòng một « nghệ sĩ tính » đấy!

Tôi hơi chịu lời Đoàn:

Thế thi đê quá. Chắc giai nhân sẽ cảm ơn Đoàn nhiều:

— Mày lầm, tao nói đẹp là chỉ đẹp với tao thôi trước mắt tao thôi. Chứ không phải cái sắc đẹp « quốc tế » đâu. Cố nàng của tao sẽ phải đẹp, đó là nguồn khuyến khích cho tao làm việc. Tao có thể nghỉ tay vào buổi trưa, đê mà không ăn — ngâm nàng một chốc rồi lại viết tiếp.

Tôi thấy Đoàn có vẻ « lăng tú » quá:

— Mày điên rồi. Mày sống bằng óc,

bằng tim mà không sống bằng dạ dày, bằng bàn tay thi không được.

Đoàn khoanh tay ra trước ngực:

— Đành phải thế! Mày nhìn xem đời toàn là vị chua cay, nếu không đem mộng mà thay vào đời thì chán ngay! Đừng với nhau mặt trái, nên dè dặt một chút, tao muốn sống với một nguồn ruou cảm tê nhẹ trong tâm hồn. Sắc đẹp không thể không có ở « cô nàng lý tưởng » của tao được.

Lòng ta là cái gì mềm dẻo, sắc đẹp chính là một dòng mối, một dòng tóc khẽ dì có thể gợi mát cho cõi lòng khô khan được. Đời đã khô, ta đừng nên tìm một cái gì khô hơn! Tao không hảo sắc, nhưng tao chỉ yêu sắc đẹp. Yêu cho nghệ thuật và cho tao thì tao chỉ cần một đức tính nhỏ: Trung thành; và hơn một chút, không đến nỗi khó chịu khi tao đọc cho nàng nghe một đoạn văn của tao vừa viết.

— Mày độ này vớ vẫn quá. Thực tế một chút, nó sẽ làm mày thất vọng và chua cay.

— Không, tao chả bao giờ « thực tế » đâu? Hơn nữa tao đã nói với mày cái nét lộ ra ở nét mặt mà. Lo gì giai nhân lại không đẹp hạnh, Đó là ý kiến của tao! Tóm lại, tao cần viết, cần rung cảm và cần tìm ít nguồn đẹp ở trong « cô nàng lý tưởng ». Cái đẹp có thể đè bẹp cái nét như thường. Nét na tao có thể sửa đổi, chứ sắc đẹp thì trời mà sửa được.

Chúng tôi rẽ quặt vào ngả Gia Long, phố vẫn ồn ào lắp nắp. Thỉnh thoảng chúng tôi lại phải « nuốt » bụi. Một cõi đầu tóc rất ngắn, chả « mỹ quan » chút nào cả đang di trước chúng tôi. Tuồng như không được đẹp thi phải. Đoàn nhún vai :

— Hừ theo thời, cái đẹp sẽ giảm xuống đến gần 50%. Tôi hỏi:

— Mày muốn nói cái dài tóc?

— Còn gì nữa. Tao thi chỉ « tóc huyền, suối huyền ». Riêng tao, thích đầu tóc xỏa ngang vai, từ tóc thi thử đúng hơn!

Tôi biết tính Đoàn chè cái gì thi ra chè, khem thi ra khen chứ chẳng bao giờ đứng « lung chừng » cả.

H.P.

PHÓNG SỰ NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG ♦ PHÓNG SỰ NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG ♦ PHÓNG SỰ NGƯỜI VỢ

ĐỜI MỚI số 132

17



BÌNH thơ ban

của cô MAI THANH ANH

Mộng chơi với giòi và cùng vũ trụ
Những hồn xanh lạc mất hương tình cầu

Đây là hai câu trong bài: MỘNG LÈN ĐƯỜNG mà anh LÊ KHẮC LÝ muốn nói lên trong những tâm trạng của thanh niên thế hệ ngô hầu như bế tắc bức bí và muốn tìm một cái gì đến cho mình, đem lại cho người? Và đã làm rạo rực tâm tư người trai bừng mạch sống mà thèm khát « một chuyen đi » của NGUYỄN TUẤN? Vì cảm thấy như bị lãng quên, « sống lạc mất hương tình cầu » nên:

Bao đêm nghiêm quở tay ta sờ soạng
Tim lối đi tưới sáng một lòng trai.
Ôm tâm tư giữa vũng bùn hoan loạn
Vì sao nào soi sáng một ngày mai?

Những đêm theo thê băn khoăn
ĐÝ SÁNG và nử dò dẫm sờ soạng
« tim đi » mà ĐÝ SÁNG.Tác giả cũng tự thú rằng đã có những phút « lòng q'ien » yếu đuối mà « ôm tâm tư giữa vũng bùn hoan loạn »

Tác giả đã nghĩ đến :

Giang sơn ư? Đã mấy lần Nam Bắc (?)
Mấy lần ngắn mầu sắc một con sông.
Lòng muôn dân nỗi đói bờ phân cách
Chuyện ngày xưa nay biết có hay không?

Trong MỘNG LÈN ĐƯỜNG tác giả muốn người trai thế hệ phải cùng nhau theo một hướng đi: Lòng muôn dân nỗi đói bờ phân cách.

Nhưng tác giả vẫn còn hoang mang vì chưa định hướng nỗi lòng:

Đường vinh quang chao ôi! Sao lầm ngã!
Lòng băn khoăn ôm mộng Lên đường
Ta lưỡng lự giữa hương mèu xa lị.
Biết về đâu đường lạc lối trong sương!

Đề tác giả băn khoăn « ôm mộng » và lưỡng lự lên đường. Nhưng hãy nhận định câu thơ dưới đây mà xét qua tư tưởng của tác giả :

Đường vinh quang chao ôi! Sao lầm ngã,

Hắn tác giả băn khoăn vì tác giả không biết chọn con đường nào để đem lại cuộc sống vinh quang cho tác giả? Vinh quang cho cá nhân mình ư? Tại sao mình không tự tin, tự tạo một hướng lòng thích hợp để

Cho thuyền bên này
Sing được bến bên kia,

Người trai Nam chung niềm thông cảm ấy, đã mong muôn một ngày nào trở lại để khỏi sống trong cảnh ngăn cách đôi bờ. Nên :

Về đây anh
Về chung góp chí khi thanh niên
Dụng iết một mầu xanh tràn hy vọng.
Những cánh tay đen bóng
Của những người thực thể hổ Hercule
Ta nguyễn san cho bằng
Những hồn hổ gầy nên tình xa cách
Xóa mắt trên dư đờ.
Những con đường chằng chịt trở ngắn ta
Ngày mai ta sẽ thăng
Quê hương chung một nhà.

Về đây anh.
« Về đây anh » đề hòa lòng cùng ý chí và mong đón những cánh chim bay gió về Nam.

« Về đây anh » muốn đề an lòng và an ủi những chàng trai ra đi, trưởng rẳng lắc lồng.

Nhưng « Về đây anh » theo thê thơ tự do một « cách rất tự do » làm quên mất những vận « đẹp » đề đồng lúa phần kỹ thuật với nội dung.

Tác giả có những câu luẩn quẩn, ví dụ muốn nói đến những cái gì đặc biệt của miền Nam nắng cháy hai mùa này tác giả chỉ biết « kiến trúc » hai câu :

Mưa rồi nắng
Nắng rồi mưa.

Sự lặp lại chằng mời mè gì, chằng « tô thêm cho đậm nét » mà làm khó chịu cho người đọc. Nhưng cũng có những ý mạnh, như những câu :

Về đây anh,
Về chung góp chí khi thanh niên
Dụng iết một mầu xanh tràn hy vọng.

Những cánh tay đen bóng
Của những người thực thể hổ Hercule
Làm cho ta tin tưởng được với
những ý thơ mạnh như sóng biển triều dâng.

M.T.A.

trên đường giao thương Việt-Pháp

Muốn giao thiệp mua bán, mua hay thuê nhà phố, muốn hỏi điều chi ở nước Pháp, ở Paris.

Các thương gia, nghiệp chủ, người muốn sang chơi Paris, nên hỏi nơi :

ETUDE DACEIL

Branche Orient

71 Bld Sébastopol Paris 2e
Việc của Ông Bà sẽ được trọng nom tử tế.



MIỀN BẮC VIỆT

Thán tặng Bià kim Phụng
và hai em Diên, Cung. — T.L.

HÔM NAY, Em xuôi miền Bắc Việt để tìm về với Hà-nội ba mươi sáu phố phường, thủ đô của muôn ngàn thương nhớ.

Bắt đầu đi từ miền Nam nắng cháy, vượt qua bao nhiêu suối tóc đen huyền của các bạn miền Trung, rồi dừng lại trên nhịp cầu sông Cái để ngắm sắc nước Nhị hà!

Ơi miền Bắc Việt mến thương! « Chiều thủ đô tôi nhớ bờ sông Đuống », tôi nhớ sóng nước Lô có người thôn nữ « giặt yếm bến bờ », có người chiến sĩ một chiêu nào đứng lặng trong ánh hoàng hôn. Ơi miền Bắc Việt có bấy giờ pháp trường Yên Bát, một sáng mù sương, mười ba người yêu nước bước lên đài vinh dự. Em ơi! từ những miền đồi núi cheo leo từ những nơi đèo heo hút gió, quanh qua miệt biên giới rồi về đây! Thái bình, Nam định về đây, và Hải cảng miền xuôi cũng về đây. Ơi Thủ đô Hà nội!

Thủ đô! Thủ đô!

« Ba mươi sáu phố phường thương nhớ » Vợt tình thương lớp lớp xô nhau về Hanoi! Hanoi ơi! Những tà áo mầu dài các xếp lại, các cô gái Hà thành « xinh như mộng » chờ đợi những mái tóc dày, lòng vui như hoa nở.

Việt nữ em ơi! Em không nghe thấy mùi thơm của gạo cám làgg Vòng? Em không nghe thấy tiếng hát no lành của người con gái miền quê? Em cũng không nghe thấy hương nồng của lúa mì gạo tám? Và Em cũng không nghe thấy tiếng nước chè xanh rót lồng bong vào bát đát khi xuôi miền Phù lý? A ha! còn có cả tiếng nói dịu hiền, còn có những đôi mắt xinh xinh ướt mầu dân tộc của các bạn gái Hà thành.

Nhưng thôi, hãy bước đi, đừng dừng lại vì rừng núi Bắc Việt còn lầm chốn oai hùng và đồng quê Nam định cũng còn lầm cảnh nêu thô! ở đây tuy vắng bóng Phú sỹ sơn song vẫn có lâm hoa đào; ở đây tuy khô g có tuyệt phủ chân trời song vẫn có lâm sương mù mồi sáng mùa thu.

Đây, Em thấy không? Bắc Việt vẫn không kém gì « lạc cành » của thế nhân. Cứ gì phải có hoa đào trên núi Phú sỹ? hay tuyệt vời dưới chân núi Pyrénées? Cứ gì phải có những thứ ấy mới là « báu vật » của thế nhân? Miền xuôi Bắc Việt vẫn tự hào, vì giòng nước oai hùng chảy xuyên vào lòng đất.

Miền Việt bắc vẫn tự hào vì bông nước Hồ Gươm, vì gò Đống đa và động Hương tích. Việt bắc vẫn tự hào vì thủ đô Hanoi với ba mươi sáu phố phường; với sông Hồng cuộn cuộn chảy, với hồ Tây muôn thuở, với năm cửa Ô rục rờ mầu hoa. Và với muôn ngàn mái tóc đong đảnh của những thiếu nữ Hà thành « xinh như mộng ».

Nhưng chưa hết đâu Em ơi! Bắc Việt vẫn còn lầm vùng « lịch sử ». Đây là bấy giờ pháp trường Yên Bát, đây là Bắc sơn một tối tráng lu, đây là âm vang của « tiếng chân xéo lá » của đoàn người thương nước cảm hồn dì trên... « Vạn lý Sơn la », và đây là đồng bào Cồ am, Xuân lũng tai bời trong lùa dan...

EM BÉ LẠC ĐƯỜNG

Gởi Thùy Lan

Tôi gặp em giữa lòng đô thị,
Một chiều mưa đậm ướt kinh kỳ,
Không buồn nói.. đời em còn khẽ (?)
Nhớ đến ai, lệ thầm tràn mi.

Em không buồn, không tiếc, không than,
Em không mơ, chẳng sống ngang tàng,
Em chỉ khóc, đời em cô quạnh,
Chiều qua rồi, mây trắng còn lan...

Tôi nhìn em mà lòng đau quại,
Thương thân em, một trẻ lạc loài,
Đêm nay lạnh em về đâu nhỉ,
Nhớ ai đây (?) đời mắt hoài nong.

Chân run run em dẫm bụi đường,
Mà lòng chất đượm một mùi hương,
Không biết rồi đây và.. sao nưa...
Thân em đạt đến mẩy đậm đường.

Từ phương nao, chưa hề quen biết,
Vì sao.. em lại giữa kinh thành,
Đêm nay lạnh, lòng ai rên siết.
Mắt nhìn tôi mà dạ rõ không.

Biết nói làm sao cạn chút tình,
Lòng em, mít trẻ, giữa thẳn kinh,-
Đêm nay lạc bước về đâu nưa... (?)
Mưa giò kính thành... em làm thinh.

Xóm Tương Nguyên
mùa nhân loại 54

NHẤT HOAN

Bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, bao nhiêu là xương máu của đồng bào? Nhưng vẫn còn Em ơi! Em có thấy chàng những giọng sông « bát tú » ? Bên Chương dương? Cửa Hàm tu? Sông Gầm? Sông Lô? Và sóng nước Bạch đằng trôi xuôi .. về Trung châu lâm đồng ruộng lâm cảnh nêu thơ, mỗi bận chèo về của miền thôn dã? Hoàng hôn đó em bé dặn trâu về trại bến tiềng cười ròn ròn của người thôn nữ rặng đèn? Có những đêm trăng vàng, bờ ngõ bước đi trên « con đê dài ngày ngắt » mà ngầm đàn em bé là.

Ơi miền xuôi vùng Bắc Việt. Có ai ước muốn những niềm hoan lạc nào hơn những bình minh sáng tỏ khi Bắc Việt tràn ngập trong những bấy lúa vàng? và ngọt ngào hương cỏm tinh Bắc. Có ai nghe tiếng hát cù của người thôn nữ? Có ai thấy những đôi mắt huyền ảo nấp sau mây lũy tre xanh? Và có ai biết những mẹ già mái tóc đã ngả màu trắng bạc đang mồi mòn vì thương nhớ?

Nhưng thôi, Việt nữ em ơi! Hà nội ba mươi sáu phố phường, với năm cửa Ô « rực rỡ vàng son »!
Hà nội! Thủ đô Hà nội ơi! Mùa hoa vĩ nở khắp phố phường.

Ơi miền Bắc Việt, chiều năm nay tôi nhớ bờ sông Đuống và đôi mắt ai đang trông xuôi dòng nước đó sông Hồng Em ơi!

THƯƠNG LAN



CHỊ LAN

cấp rồ bước mau vào
ngõ. Chiều tắt nắng lâu rồi. Trên
đường cái quan, các bác lao công ở
cuối xóm đã trở về trên những chiếc
xe đạp cũ kỹ. Một vài bà già về
chậm chạy mau như bị người đuổi.

Trước mặt chị Lan, ngõ hẻm mờ
ra sâu và tối. Tiếng chau chấu vù
cánh trong lá tre khiến chị Lan hồi
hộp. Vài ba con muỗi đêm đã bắt
đầu lèn tiếng và bám lấy mặt chị.
Chị đưa tay lên đuổi, rồi chạy lúp
xúp trên đường đất gõ ghè đưa vào
ngõ sâu. Đây là vùng ngoại ô, chưa
xa thành phố mấy. Tuy nhiên, cứ độ
bảy giờ rưỡi tối là mọi nhà đều đóng
cửa. Người ta nấu cơm chiều khi mặt
trời còn nằm trên đợt cau.

Chị Lan chạy mau. Hình ảnh đứa
con đầu lòng của chị hiện rõ ra trước
mắt chị. Một ý nghĩ hãi hùng vụt đến,
án ảnh. Chị đưa tay áo lên lau những
giọt mồ hôi trán.

Mái tranh thấp ở cuối ngõ đã hiện
ra trong bóng tối. Có tiếng khóc của
đứa bé vang lên. Trời đã tối, nhưng
nhà vẫn chưa lên đèn.

Chị Lan vụt mau vào nhà. Trời tối,

dài. Chị nghĩ đến những nỗi khổ của
mình, ngày này tiếp qua ngày khác.

Chị Lan ngày xưa là con một tài tử
mù ở Hà Nội. Mẹ chết sớm, chị Lan
bỏ học để chăm sóc cho cha. Cuộc
đời son trẻ đã lắm đắng cay: năm chị
Lan 16 tuổi, người tài tử chết. Không
bà con thân thích, chị Lan đáp tàu
vào Huế để tìm một bà dì. Chị sống
bình lặng với bà dì trong một mái
tranh cũ kỹ. Ba năm sau, chiến tranh
bùng nổ. Dì chị bị chết trong một
cuộc phi cơ oanh tạc. Trong những
ngày chạy loạn, chị gặp được một
thanh niên. Sau ngày hồi cư, hai

sang, đồ lén nền đất một màu vàng
nhạt nhạt và in rõ bóng chị lay động
trên vách phên.

Đứa bé trên tay cựa mình rồi khóc
thép lên. Chị Lan vừa vỗ vào dit đứa
bé vừa dỗ.

— Con ngủ đi, ngủ đi kéo súng
bắn... Con ngủ đi.. Đứa bé lại thiu
thiu ngủ, đôi môi còn méo xệch vì
cơn khóc. Chợt nhớ rằng đêm đã
khuya, để khỏi sợ những bước chân
đi ngoài ngõ vắng, chị Lan vội tắt
đèn. Ánh lửa đỏ trên lò bếp in một
khối hồng trong bóng tối. Ánh trăng
từ ngoài kia, qua khe hở, rơi xuống

làm bánh, quẳng mắt chị
Lan sâu lại. Chị vừa đi
vừa thầm mong cho rồ
bánh đỡ mười giờ thì bán
hết. Mau về với tháng
Chạy đang lên cơn sốt li
bi. Sớm nay, chị Lan định
không đi bán. Nhưng đến
khi nghĩ đến số tiền dong
gạo chị lại cắp rồ ra đi.
Chị định để ít tiền mua
cho tháng Chạy một hộp
sữa. Bỗng chị Lan thấy
ớn lạnh. Lúc đầu chị ngỡ
là vì gió sớm, nhưng dần
dần chị thấy khó chịu cả
người. Đầu chị nặng xuống
và nhức nhối như có ai
nẹp từng lát búa. Chị hơi
sợ, nhưng lại tự bảo: Cố
lẽ là mình bị gió cũng
nên. Lèn thấu chợ ta
«nuốt» một lát gừng là xong chuyện.

Chị Lan lại rảo bước. Nhưng rồi

chị cảm thấy ớn lạnh hơn lên
và đầu mình nóng bức. Chị bắt đầu
chóng mặt. Tai chị chỉ nghe tiếng gió
ù ù và tiếng chân chị bước nhanh
trên đường đất. Bỗng chị Lan cảm
nghe có tiếng gì xa xa như tiếng còi
xe điện lăn trong tiếng máy rầm rầm.
Chị cảm thấy như có một chiếc xe
diện vụt qua. Chị né mình qua một
bên và lao vào... mặt chị hoa lên rồi
chị ngã xuống.

...Sau khi cho đứa bé bú xong và
đặt nó vào một cái chõng xung quanh
có chấn song như một cái chuồng heo,
chị Lan vội xách rồ bánh ra cửa.

Ngõ đi âm uất hơi sương. Lá tre
rụng tự hối đêm nằm ngon ngang trên
mặt đất. Vài tiếng chim đã gọi nhau
qua cành lá. Trên đầu ngọn cau bên
kia xóm, mặt trời đã phai một ít ánh
vàng.

Qua khỏi ngõ vắng, con đường cái
quan hiện ra trước mặt. Trên đường,
mọi người đã lắp nập đi lại. Từ phía
chợ, có tiếng còi ô tô buýt vang lên
trong gió sớm.

Gió buồi mai thổi tung tà áo. Chị
Lan đưa tay dụi mắt. Sau những đêm
mắt ngủ để săn sóc cho con và để

roi ờn lạnh... chóng mặt, rồi
ngã...

Chị ngược nhìn xung quanh và cố
thử tìm hiểu rằng đây là chỗ nào.
Nhưng tự nhiên chị lại thấy ớn lạnh
ở bên xương sườn và ở sau lưng. Một
cái mèn tự bao giờ đã phủ lên mình
chị. Bỗng cánh cửa xích mở. Một
người đàn bà mặc áo trắng ghé mắt
nhìn vào. Chị Lan hiểu rằng mình đã
ở trong một nhà thương.

Ánh sáng ngoài song cửa doi trên
nền xi măng nhắc chị nhớ đến nh
trăng chiếu qua vách đất, nhớ đến
tháng Chạy đang cơn sốt, nhớ đến
đứa bé giờ này có lẽ đang khóc ngất
lên vì không thấy mẹ về. Chị Lan vội
vùng dậy để chạy về nhà. Nhưng chị
cắt mình không nổi nữa. Một cái gi
đè nặng lên người chị như những
đêm nào chị nằm thấy ma đè. Chị
đưa tay lên trán và ngạc nhiên khi
thấy trên đầu mình ai đã quấn một
cuốn băng trắng. Một ít máu khô đã
tự bao giờ đóng cứng hai bên thái
đường.

Chị Lan lặng người đi. Chị hiểu hết
cả rồi. Biết làm sao bây giờ. Đêm nay,
đứa bé sẽ thế nào? Có lẽ nó khóc đến
ngất mất! Tháng Chạy sẽ thế nào,
liệu có thể... Bất giác chị rùng mình
và khóc lên. Nhưng tiếng khóc không
bật thành tiếng. Một là, chị lịm dần
đi.. Tự nhiên, trên đầu chị, hình ảnh
của cuốn băng dần biến đi và
hiện ra một vầng khăn tang trắng
toát...

THÀNH THUYỀN

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợđũi) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bệnh đản bà và con nít
Chuyên trị: Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khám bệnh: Chịu từ 4 đến 7 giờ

CỦA THANH THUYỀN * TRUYỆN NGẮN CỦA THANH THUYỀN * TRUYỆN NGẮN CỦA

Tôi về Hà-nội để ngắm lại cố đô Thăng Long từ Hà thành hoa lệ, tức nơi nghìn năm văn vật.. trong những ngày gần cuối cùng của cuộc di cư khỏi chốn này.

Tôi chỉ nhìn sơ qua Hải phòng cũng đủ thấy nhiều, nhiều lầm ; nhưng với Hà nội tôi phải nhìn lâu hơn vì Hà nội có thói quen lắng đọng minh, dấu mặt trái phô mặt phải.

TÔI VỀ HÀ NỘI

Ở Hà nội dân chúng muốn di cư sẽ dập phi cơ chứ không được dứt vào những chiếc tàu mệnh danh là «tàu hả mồm» như ở Hải phòng. Gioc theo đường số 5, từng đoàn ô-tô tư-gia, nhà binh, xe chở hàng, chở khách thi nhau chạy đua với xe lửa. Xe lên Hà nội phần nhiều chở các lái buôn, hoặc dân chúng muốn trở về làng cũ. Còn xe xuống Hải phòng thì cũng chở các lái buôn và đồ đặc sô sách của binh gia cùng một số công tư sở. Ven đường, nông dân cấy hái. Gần đó bóng cờ tam tài.

Lô cốt bỗ trống, đòn canh vắng bóng người. Dân cày quay về bùa tự do những mảnh ruộng trước đây bỏ hoang.

Hôm nay là mồng 3 tháng 9, nghĩa là còn những hơn ba chục ngày nữa mới đến kỳ hạn giao trả Hà nội nhưng bộ mặt Hà nội đã đổi khác nhiều. Các phố lớn trước đây yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn, trước yên tĩnh vì đó là khu trú ngụ của các gia đình khá giả Việt Nam và ngoại quốc, giờ đây yên tĩnh thêm vì những người ấy đã ra đi từ lâu rồi. Còn các phố nhỏ thì không thay đổi mấy.

Đạo qua dãy tòa lâu mà trước kia mình khó có dịp bước chân vào thi thấy treo tấm biển như mời gọi : «Nhà cho thuê, giá hạ, hỏi ở đây». Cho nên đã có những căn nhà trước giá thuê 3000 đồng, nay hạ hẵn xuống 500 đồng, miễn là có nài chồng tiền luôn 12 tháng để chủ nhà có món tiền di tị nạn.

Những hiệu xe đạp không dám cho thuê xe đạp nữa dù người thuê có gửi đến mười thẻ cẩn cước, bởi lẽ giản dị là sợ người thuê hùng chí đạp thẳng ra miền ngoài không trở về, mà ở miền đó thi xe đạp quý hơn ô tô, binh bịch. Ông Thị trưởng tuyên bố ông sẽ là người cuối cùng rời khỏi thành phố, và báo trước rằng nay mai dù chưa đến hạn bàn giao cũng sẽ có một số cơ quan được đại diện đối phương về tiếp thu.

Người ngoại quốc, trừ Trung hoà và Ấn Độ, đã bỏ Hà nội gần hết. Về phía người Âu chỉ còn ít binh sĩ, dăm ba chủ nhân xi nghiệp và các phóng viên ngoại quốc cùng các chính khách mà thôi.

Nhiều cửa hàng ghi đậm các hàng chữ «Phá giá», «Đại hạ giá», «Grand rabais», «Solde»... Có lâm người chạy đi đòi nợ y như cảnh chiều ba mươi Tết. Nợ dày là nợ họ, họ bị cháy, họ Tây, họ ta, họ ngày... Và cũng đã có những «nhà cái» phái người đến rinh ở cửa «nhà



phóng sự chớp nhoáng của SONG NHẤT NỮ

còn » xem có «biến động» gì chàng, chỉ lo «nhà con» lặng lẽ tìm một chước hay nhất trong bẩm sáu chước ! thi .. tro mắt ếch !

Báo hàng tuần ở đây không còn tờ nào. Nhật báo có ba tờ : Tia Sáng, Liên Hiệp bán 2 đồng một số, còn Sông Hồng nhỏ hơn nên bán một đồng. Việt Nam thông tấn xã thì phần Việt ngữ đã rút rời nên tin tức chỉ còn dựa vào Việt Nam presse bằng Pháp ngữ, anh em ruột của hãng A.F.P. Có một vài tờ âm thầm rút xuống Cảng,

Chợ giời chết di trong những ngày bão rót nay đã hồi sinh nhưng không còn «phong độ» xưa vì đã... «cuối chầu».

«Gái Hà nội» hạ mục điện, kém vui tươi, song vẫn còn đủ làm... say lòng «cán bộ» ! Còn «Gái Hà nội» thì đượm vẻ trầm tư bí mật.

Những phần tử «càn long», «cao bồi» nếu chưa «vù» hay làm nghè «tổng tiền» thì cũng đang tự cải hóa dần.

Thu viện Trung Ương đóng cửa dài hạn. Các trường tư quảng cáo khai giảng nhưng thừa giáo sư và thiếu học trò. Máy ông Tàu muốn cắt tóc cũng không tìm được phô cao thượng hạng nữa.

Đó đây, một vài quan nhân Việt Nam quốc gia nhiều lòn phóng xe dạo nốt các phố cổ đó trong những ngày tàn nơi đất Bắc.

Đêm đêm những vụ tổng tiền vẫn còn và những vụ «công» xe đạp thi lại càng sầm hơn. Trong những giờ phút, tranh tối tranh sáng, chuyện tổng tiền rất dễ xảy ra nên thành phố đã khuyên dân chúng chuẩn bị thau đồng, thùng sắt, mồi lửa để báo hiệu cho lán bang phòng khi lưu manh áp đảo nã tiễn.

Những khẩu hiệu ấy chen lẫn bên các quảng cáo «bánh Trung Thu» và «Đông Hưng Viên». Nhưng nổi bật hơn cả là băng quảng cáo của rạp Đại Đồng chiếu cuốn phim Việt Nam «Đâu là hạnh phúc».

ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC ? Ủ mà thật, Đâu là hạnh phúc ?

(Gửi miền NAM, ghi mùa NIỚI)

S. N. N.



MÙA TRẮNG ĐƯƠNG LẠNH

Mùa trắng dương nở, em ơi...

Ánh vàng buông xõa những lori nước non.

Trăng đêm nay tròn sáng

Trăng đêm sau khuyết mờ !

Trăng trôi trong sóng lững lờ,

Con thuyền bến vắng còn chờ đợi chi ?

Trăng lưu ly

Đuorm mấy mùa quan tài

Anh từ nơi xa lại

Tiếng bước chân ngại ngại em ơi !

Này, nương dấu

Này ruộng mía

Máy đồng khoai tía

Máy bẻ khoai lang

Đêm nay, có việc qua làng

Trăng thanh sáng lan diu dàng trăng thanh,

Những mái tranh

Yên lành lặng ngủ

Anh nghe nồng nồng

Tiếng bước chân di

Trăng lưu ly

Cũng đượm mùa thương nhớ...

Anh biết rằng em đó mắt chờ mong...

Trăng mènh mồng

Như ngập sáng trên lòng anh mai mai

Nhớ mái nhà tranh

Nhớ vườn hoa cải

Nhẹ nhàng lay, dưới ánh trăng thanh,

Trăng xanh xanh

Như vần sống thanh bình mai mai...

Máy đồng hoa dai

Hương hồn nhiên ngại ngại say say...

Trăng không say,

Trong lòng rượu nưa...

Đau tiếng cười xé lụa ?

Đau bóng đắng sầu bi ?

Đâu cung Quỳnh mờ ảo ngọc lưu ly ?

Đầu điện ngọc xiêm y mờ thấp thoáng...

Đã qua rồi bêng dáng

Một mùa trăng chênh choảng men say...

Trăng đêm nay dịu quá

Trời xanh trong không một chút mây bay !

Em có hay

Mùa trắng dương nở

Ánh dịu hiền buông xõa khép nời nời.

Hôn chơi rơi

Trong mây mùa trăng nở...



NHẠC ĐƠN

Đêm tiễn chiều đi, rừng ngọt ngào
Núi thêm mầu tim, sáng thêm sao
Gió ru em bé dỗi không ngủ
Suối thảm hàng mi lệ úa trào.

Có chàng lữ khách phương xa đến
Gót mả vỉ... mây vướng bước chân
Dõi núi chênh vênh mầu tim xám
Tóc tung xòe, nếp trán phong trần.

Tạm nghỉ nhà ai bên sườn non
Người không một bêng, bếp không hồng
Căn nhà hoang lạnh như lòng khách
Gió hắt hiu về lấp tống khống.

Núi vắng người đơn, lòng ngậm ngùi
Khách nồng triều sóng nhạc chơi vời
Hồ cầm lưu luyến bên khe núi
Núi đầm say vì ố le loi.

Đêm đứng không đi, rừng thờ dài !
Sao trời lấp lánh mắt xanh ai
Đàn ru... em bé dỗi thùi ngủ
Gó loáng trăng mờ ờn lạnh vai

Ba Vì 8-1954
VÂN LONG

ĐÊM LẠNH

Có ai biết đêm nay .. ?
Rumba !
Gió về giá lạnh
Run run buông tẩm thân giày
Mành áo phong phanh
Lạc giữa đì thành
Mát ngơ ngác lệ, lòng xanh
Rên dưới gầm cầu
Co ro só chợ
Manh chiếu rách sờn, quyện
Lắng nghe tình đời
Rặng run cầm cập
Vang lên diệu kèn rộn rập

Đêm lạnh



Rô, hân sống qua những ngày trong hàng ngũ lính Lê dương. Tên đội già đó hôm nay trở lại đây cùng vợ con

hân sau những ngày triệt binh. Hàng ngày người ta vẫn gặp Rô ngang nhiên ngoài phố với chiếc mũ màu tang trên đầu, trông gương mặt rắn rỏi của nó qua mài đầu hung hung đỏ. Rô vẫn dạo qua các nẻo đường phố! Theo sau hân, một người đàn bà tóc quăn, ăn mặc loè loẹt: cô Thoa, vợ hân.

Mấy hôm nay, súng ống đã dẹp rồi chăng (?) sao thấy Rô rảnh rang thế. Thật rồi, nhưng sao qua những phút thảnh thơi này, người «đội già Lê Dương» đó mới thấy lòng mình đau khổ.

Vốn là dân miền duyên hải thơ mộng của Ý đại lợi. Mồ côi cha mẹ từ thuở bé. Rô sung vào đội Lê dương, phụng sự dưới cờ ba sắc từ hồi chiến tranh thứ hai. Cuộc đời lâm gian truân, nhưng dầu sao nứa, đoàn quân bách chiến đó vẫn hân hạnh với danh hiệu của mình. Hình ảnh một người lính Lê dương với chiếc mũ trắng, tua vai xanh viền đỏ, xõa trên vai mấy tua chỉ vàng (!) ai mà không biết... Rồi từ tên lính Rhin Danube qua đến người chiến sĩ Na sán, Ninh bình..., hôm nay Rô trở về đây vẫn là một tên đội Lê Dương.

Đêm nay, giờ rảnh việc, trời có trăng, hân đi lang thang trên đường, qua mọi quán rượu, nhưng khác hân mọi ngày hân không thèm ghé đâu cả. Đôi mắt trong mèo của hân mờ mờ... hình như hân suy nghĩ. Hân đi dưới giàn đèn điện của đường phố, gió mát, hân cảm thấy hồn lâng lâng. Rô cảm thấy khồ sơ (?)

Rô đi, bỗng hân phát người lại, Rô chào một viên sĩ quan Việt Nam cùng đi với hân. Rồi không hiểu sao, hân chặn người sĩ quan đó lại hỏi chuyện.

— Thưa ông, tôi xin lỗi ông trước.

Với hành động «chớp nhoáng» đó, thiếu úy B... hơi khó chịu, nhưng cũng để xem thử người «tay say» đỡ đỡ ngón gi.. và sẽ ra sao...

— Vâng.

— Thưa ông, xin ông tha lỗi vì đã làm phiền ông và mong ông giúp cho một việc...

— Có gì mà xin lỗi?

— Không, thưa ông...

NGƯỜI LÍNH LÊ DƯƠNG

— Ông say à?

Xin thú thật với ông tôi chưa hề say (!) nhưng buồn lâm ông ạ.

Với giọng rồ rồ và thành thật hân tiếp: «Thưa ông, ông biết chứ, tôi là một tên đội Lê dương, ở từ miền Bắc về đây sau những ngày triệt binh.

Cuộc sống của tôi buồn lâm. Giờ đây... tôi không còn ai thân thích. Quê tôi người Ý, xa cách từ 30 năm trời, sống với súng đạn...

B... ngơ ngác đậm mạnh vào vai hân:

— Say à?

Không ông ạ; à mà chúng ta tạm ngồi dưới gốc cây đèn điện kia cho sáng... và tôi cất cái mũ này cho tiện! Chúng ta có thể làm «xì vìn» chứ? Ông vui lòng, câu chuyện còn dài.

Trước một «sen» như «ciné», B... cố trấn tĩnh để «xem tinh hình». Đầu vào đó, Rô tiếp:

— Thưa tôi nếu không may thì đâu còn đến ngày hôm nay. Bạn tôi, có người dã (!) Có kẻ được sung sướng đặt trên quan tài có lá cờ, được vài người đồng đội bồng súng chào rồi về cõi mộ. Lại có người nằm dưới nấm mồ tàn lạnh trên sườn đồi...

B... thấy câu chuyện là lạ, muốn hiểu, nên xen vào:

— À, ông bạn, kề cho tôi như thế có lợi gì???

Không thiếu úy ạ. buồn lâm mời nói đó, câu chuyện tôi muốn nói không phải thế đâu.

— Thế thì sao nhỉ?

— Từ khi triệt binh, sau những ngày chiến đấu, tôi về đây theo bộ đội. Kể từ hôm nay thi còn đúng bốn mươi hôm nữa là đến kỳ giải ngũ thứ 10 của tôi. Tôi muốn tỏ bày cùng thiếu úy một chuyện này, mong rằng Thiếu úy sẽ giúp đỡ cho.

B... chyện lời:

— À, anh tên gì để tôi gọi anh cho thân mật một chút chứ.

— Vâng, tên thật của tôi là «Rô-tô-pho-to-

ny», tên Ý đó mà, nhưng những bạn đồng đội thường gọi tôi là «Rô» theo Thiếu úy cứ gọi tôi là Rô cho tiện.

Với giọng nhẹ nhàng chứa chất muôn vàn tình cảm, B... tiếp:

— À Rô, anh gần giải ngũ rồi hả?

— Vâng.

Thế thì sung sướng quá, anh sắp được trở về Quê Hương, sống bên cạnh gia đình thân yêu rồi, vui nhỉ?

Quê Hương, nghĩ đến hai chữ «Quê Hương» đôi mắt Rô nhói lại, gần như muốn khóc... vẫn cái giọng rồ rồ đầy đau khổ nói:

— Thiếu úy nói đến Quê Hương mà tôi nghĩ càng buồn thêm cho số phận của tôi. Xa quê từ lâu, gia đình tôi cũng chẳng còn ai nữa... Tôi e chắc rằng tôi chưa hề hưởng được cái hương vị đó, cái hương vị của xứ sở thân yêu, vi...

— Sao lại có như thế?

Nghe đến đây B. thấy cảm động vì những lời nói thành thật của hân... anh cố tìm ý biện bạch giúp hân:

— Không Rô ạ, nhưng..

Rô cười lời:

— Không chính như vậy tôi vẫn là một tên lính Lê Dương! Chưa xót thay tình Quê hương xứ sở.



LE DƯƠNG

— Anh đã bảo thế, chứ sao không về?

— Trời, tôi làm gì có về được chứ: Rồi cũng như mấy lần trước Rô kể giữa lúc B thấy cảm động :

— Đã 9 lần được giải ngũ. Nhưng hẽ hết là tôi tái đăng. Vì rằng... tôi vẫn phải đăng. Mà đâu có phải sống cuộc đời đó, hoài đến giờ nữa chăng? Hôm nay là còn đến 40 ngày nữa tôi có thể giải ngũ rồi mà sao tôi thấy phân vân khó chịu hơn mọi lần. Nhiều người bạn tôi đã có người về «xứ» họ. Trời chúng tôi chưa hề biết xứ sở. chắc là họ sẽ tìm kế sống nơi mọi phương trời chứ không còn tra muôn cái đời này nữa rồi! Thế mà tôi sao thấy khó xử quá.

B. vỗ vai Rô :

— Ngày Rô, tôi đoán chắc anh đứng tuổi lâm, và lại anh có vợ rồi chứ!

— Vâng! Vợ tôi người Việt. Chúng tôi cưới nhau khi ở Bắc...

— Thế thì ngoài việc sung đạn anh còn biết gì nữa không?

— Tôi chơi đàn vĩ cầm khá, và biết cầm lái ô tô. Tôi đã có «bét mi» rồi.

— À, thế thi tốt lâm, sau ngày giải ngũ anh sẽ về xứ, anh sẽ chuyên sang nghề tài xế, hay anh sung vào ban nhạc ở một «Bar» nào đó, như vậy đời anh sẽ sống một cách bình thản, khỏe khoắn nhiều.

— Tôi biết thế, nhưng anh ơi, tôi đã nói, đối với tôi, tôi không còn quê hương, xứ sở nữa.

— Thế sao anh bảo rằng anh ở Ý?

— Vâng, nhưng hiện giờ ở Ý có ai còn biết đến tôi. Xa quê gần 30 năm rồi. Từ lúc chưa biết nói, lại có người bảo tôi khi nhỏ là trẻ vô thừa nhận nữa anh ạ! Trời ơi! Một kẻ vô thừa nhận thế thì tôi còn biết về ở đâu? Từ lâu, tôi vẫn hằng tưởng gia đình, quê hương yêu dấu đang ngóng chờ tôi, nhưng khi được biết như vậy tôi không còn trông tưởng hy vọng nữa anh ạ. Buồn quá anh ơi! Thưa thiếu úy, tôi xin lỗi thiếu úy không phải như thế mà tôi mong thiếu úy giúp cho một việc. Vâng, thiếu úy là một sĩ quan Việt Nam.

— Vâng!

— Thiếu úy, tôi sống đã nhiều nơi!

nhưng lần này tôi chắc rằng tôi sẽ sống ở đất Việt Nam này về những ngày gần mặn bạn. Tôi mến đất nước Việt Nam này nhiều rồi. Hình như tôi đã «thông cảm» với xứ sở này lắm. Tôi có vợ Việt Nam mà. Đã từng hiểu là kẻ vô xứ sở, gia đình tôi không muốn trong lòng cứ bức rứt mãi... Giờ đây sắp được giải ngũ. Chắc rằng lần này tôi không còn muốn tái đăng nữa. Vì nếu thế cùng có ngày tôi phải xa cái xứ yêu thương này mất... để tìm nơi có giặc! Linh Lê Dương là thế đó... Tôi biết «bập bẹ» tiếng Việt. Tôi nhận thấy tâm hồn tôi có phần phù hợp với dân tộc này... và có những lúc suy nghĩ, tôi e rằng có ngày phải lia xa.

— Nghĩa là tôi muốn ở mãi trên đất nước này. Vô xứ sở, Quê hương, nếu được hân hạnh, rồi đây Việt Nam, giải đất xinh xinh này vẫn được tôi tôn sùng và quý mến. Biết đâu vài chục năm sau trên mộ tôi dựng lên cái bia đề... Rô, con dân V.N., Ngày đó dầu tôi ở dưới suối vàng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng...

— Rô, anh nhắc toàn những chuyện đau lòng... nhưng rồi sao nữa?

— Anh, tôi muốn sau ngày giải ngũ, tôi sẽ được cái xú V.N. nàng niu. Tôi sẽ sung vào lính Việt Nam anh ạ.

— Nhưng, Việt Nam làm gì có lính Lê Dương?

— Không, lính của nước Việt Nam ấy mà.

— Mà anh lại là dân ngoại quốc:

— Tôi đã nói cùng anh là một kẻ vô xứ sở, giờ đây tôi muốn tìm xứ sở để phụng sự... mà giải đất Yêu Yêu này đã làm tôi luyện tiếc.

— Thế thi anh phải nhập tịch dân Việt Nam.

— Vâng, tôi sẽ là dân Việt, có tổ quốc Việt Nam, xứ sở Việt Nam. Ở đó sung sướng, tôi sẽ là tên lính

trong Quân đội Việt Nam.

— Điều đó có khó không?

Rô như bừng tỉnh:

— Tôi chắc là sẽ dễ... nhưng muốn trở thành dân V.N., lính Việt Nam, tôi cần phải có người giúp đỡ trong việc này... Vâng, tim đến nơi đây, nói chuyện cùng Thiếu úy về vấn đề đó. May cho tôi quá! Thiếu úy là sĩ quan V.N. mong Thiếu úy giúp tôi.

Vừa nói Rô vừa lấy ở bót ra một tấm ảnh có đề rõ địa chỉ hân:

RODOLPHETENI

Légionnaire

*Compagnie: France Danube
S.P...*

hân đưa cho B. như để trông ở sự giúp đỡ về sau ở B.

B. đỡ lấy và suy nghĩ rồi vỗ vai Rô nói:

— Anh Rô, tôi đã nghe qua những việc anh kể, đau lòng thật. Đã là «NGƯỜI» với nhau chả lẽ tôi không giúp đỡ anh.

Rô chyện lời:

— À, xin lỗi Thiếu úy, Thiếu úy ở đâu?

Mạnh dạn B. móc ví lấy ra một tấm «thiếp» đưa Rô cầm xem, nhưng không hề đọc được... hân phải nhờ B. dịch lại mời hiểu. B. lại tiếp: chuyện này cũng hơi khó!...

— Sao ạ?

— Vẫn là một việc khó! Dẫu sao tôi cũng có thể giúp anh.

— Khó hở Thiếu úy?

— Vâng, chuyện này vẫn khó lắm. Nhưng, anh tin ở tôi sẽ giúp đỡ anh được. Và xin lỗi anh, hơi khuya, tôi cần về nhà nghỉ, chúng ta hẹn gặp nhau 3 ngày sau ở sở tôi, Rô nhỉ! Thôi, tôi đi nhé. Chào anh, tôi nghiệp.

B. chào Rô bằng cái bắt tay nhìn hân với đôi mắt mờ ngắn lè, thương tiếc cho cuộc đời của hân. Rô chia tay ra bắt lấy một cách kinh cần biết ơn và hy vọng. Đến phút chia tay hân vẫn còn hỏi với:

— Hãy còn khỏe lâm hở Thiếu úy?

Rồi hân ngồi sụp xuống gốc đèn điện ôm đầu suy nghĩ...

Đã 10 giờ, B. tiến nhanh về phía đèn điện sáng của thành phố, ngoanh lại, vẫn còn thấy tên đội già Lê Dương ngồi dưới trụ đèn. B. chợt nghĩ và buột miệng: «Trời: hân đang suy nghĩ và đau khổ...»

Gió khuya thời lạnh cả người! một

(xem tiếp trang 31)

TÂM HỒN PHỤ NỮ

★ của GINA LOMBROSO ★ SONG NHẤT NỮ thuật ★

— Dàn bà không sợ chết, không sợ đau khổ hay hy sinh. Họ chỉ sợ chết mà không được người yêu thương hay bộc lộ được nỗi niềm riêng.

Và người dàn bà chỉ đòi hỏi có một điều ở vị hôn phu, ở chồng, ở con, ở bạn bè... đó là: những người ấy hay nhớ đến mình, đừng quên mình?

— Dàn bà cũng ưa khoác loác, và càng những bà mẹ bờ nhẵn con lại càng khoe với dàn ông rằng mình săn sóc con cái chu đáo nhất. Cho nên những cô gái quá thận trọng nết na kín đáo ít được dàn ông chú ý, vì các cô này ghét khoé khoang, không khoe khoang phóng đại thì dàn ông biết đâu mà... phục! Nhưng giữa dàn bà với dàn bà, nết xấu này giảm đi nhiều, nghĩa là ít khoe khoang khoác loác hơn.

— Dàn bà như luôn có cảm tình với sự đau khổ, với ai đau khổ, với truyện gì đau khổ, cho nên họ thích đọc truyện buồn, xem phim, kịch buồn, gần gũi người buồn. Có thể nói là hầu hết các bà các cô mê truyện nào, hoặc bài thơ nào làm cho họ khóc khi đọc. Những kỷ niệm đau buồn sống lâu bền nhất ở lòng phụ nữ vì đau khổ là « quê hương » của dàn bà, mặt trận đau khổ là chiến trường của dàn bà. Do đó họ lẩn vào sự vất vả, họ luôn miệng phàn nàn rằng buồn đau vất vả nhưng giá có ai làm họ bớt buồn, bớt vất vả, vì tất họ bằng lòng. Có những bà mẹ kêu bận túi bụi nhưng giá có ai làm đỡ, bà ta khêng vui thêm chút nào; trái lại, bà ấy chỉ cần người khác biết giùm rằng bà ta bận lắm, khổ lắm, thế là được rồi.

— Đến đây, ta thấy rằng người dàn bà ưa nhìn sự khổ nura, nên họ có thể rất độc ác. Các nữ chúa đảng thường ghê rợn hung hao hơn cả dàn ông, vì được thỏa mãn khi chứng kiến cái khổ của người khác dưới quyền mình.

— Dàn bà hay vung vãi tinh cảm, nên đề tình thương vào cả những trường hợp chẳng đáng thương vi-

tư trưởng đến với dàn bà. Bằng tim chứ không bằng óc mà con tim thì không có tài do lường, hạn chế được. Nhưng chính tinh cảm của dàn bà đã thu hút dàn ông về với họ. Nếu không có tinh cảm thì không còn là dàn bà. Dàn ông cũng sợ người dàn bà nào khô cạn tinh cảm hoặc quá giàu cảm lụy.

— Dàn bà có một trực giác rất tế nhị nên biết rất nhanh tâm trạng người khác. Họ có một con mắt thứ ba, rồi được tâm hồn người khi người này vừa lộ chút ý kiến gì.

— Dàn bà có óc tự tin rất mạnh, nên mỗi khi có làm chung với ai việc gì, họ thường phàn nàn rằng người kia kém, làm hỏng, lười nghĩa là thế nào cũng chê một chút.

— Lòng tự ái đối với dàn bà có một sự quan trọng đặc biệt, kích thích họ làm nỗi nhiều việc. Dễ tin và căn cứ vào các lời phê phán của người ngoài nên cuộc sống của phụ nữ biến chuyển đột ngột. Một cuộc hôn nhân miễn cưỡng có thể trở thành một cuộc hôn nhân đẹp đẽ nếu được nhiều người « vun vào ».

— Dàn bà rất giàu tưởng tượng. Trông thấy một đồng cỏ diêm hoa, họ tưởng tượng ngay đến các bức thêu. Chính sự giàu tưởng tượng đó đã giúp bà mẹ chiều được mọi sở thích của con cái, biến chế được các món ăn, thay đổi được kiểu quần áo.

Đối với dàn bà, mặc khác người, có căn nhà đặc biệt không giống người, họ thấy thích hơn là mặc đẹp hay có căn nhà đẹp. Dù họ có khoe là áo quần họ may ở một hiệu thợ may nổi tiếng đến mức nào, họ cũng phải nói

thêm là chính tay họ đã phải sửa đổi đi chút ít, vì bản tính họ ưa sáng tạo, không tỏ cho người ngoài biết rằng mình có « phát minh » thì họ cảm thấy kém cỏi chút gi!

— Muốn quan sát, dàn ông chỉ có ngũ quan chứ dàn bà có đến bách quan! Thoáng nhìn một người chừng năm phút đồng hồ, họ có thể nhớ cả từ kiểu túi áo, khuôn mặt... đến những tinh cảm sâu kín trong lòng. Nếu phải viết một lá thư thuật lại công việc làm hàng ngày dàn ông sẽ luống cuống, chẳng biết viết gì, chứ dàn bà thì nói được từng chi tiết. Do đó, dàn bà mà làm thanh tra thì khó mà sót diềm gi, và trong mỗi người dàn bà thường có một « vị thanh tra ». Cũng do đó, dàn bà chủ hơn ông chủ!

Đi qua phố, thấy đứa nhỏ khóc, dàn ông ít khi để tâm đến, nhưng người dàn bà sẽ không thể bỏ qua không chủ mục.

— Dàn bà hay tự vấn lương tâm, tự xem xét lòng mình. Dàn ông đôi khi cũng phân tích tinh cảm họ hay tinh cảm người khác song đó là khi họ làm thơ, viết truyện. Dàn bà, trái lại, lúc nào cũng phân tích nội tâm cho nên dàn bà ưa viết nhật ký hay ghi lại những điều đặc biệt trong ngày một cách ý nhị.

Dàn bà cũng có một trí nhớ mạnh mẽ, sẵn óc liên tưởng. Khi họ nói một truyện với ta, họ lẩn ra ngoài cốt chính đến hàng mươi lượt về tít tưởng lôi cuốn điều nợ với điều kia, ngập tràn ở họ, thậm chí hóa ra như dâng tri. Tuy nhiên trí nhớ của phụ nữ cũng chỉ mạnh ở vài phương diện. Họ rất khó nhớ địa chỉ của người khác hay những điều học được, nhất là ngày tháng, các con số. Nhắc đến nhà một người quen họ không mấy khi nhớ số nhà nhưng có thể tả tóm hình nhà, cạnh đâu, xế đâu có cây cối hay bờ giậu gì.

(còn tiếp)

THE CRY OF CHILDREN

By Mrs BROWNING

NỮ THỊ SĨ BROWNING viết bài dưới đây, trong khi bao trẻ em phải vùi đầu trong các nhà máy, các hầm mỏ Công việc các em đảm đương thật đã quá sức của các em. Nữ thi sĩ đã vẽ lên một bức tranh để cảm tả hết đau khổ của các em và đưa tiếng kêu gọi hùng hồn cho cả dân tộc Anh, đã dào về phong tục đã man ấy. Bài thơ đã gieo một cảm tưởng thảm thùy cho độc giả, thâm thúy đến nỗi trong có vài năm, luật cho phép các chủ mỏ dùng trẻ cúng thay đổi.

* Tiếng trẻ khóc * đều được hai nét chín.

Trước hết một công trình tuyệt tác về nghệ thuật, sau là một hành động.

Nữ thi sĩ Browning sinh vào thế kỷ thứ XIX. Bà là vợ của thi sĩ nổi danh Browning mà hiện nay một vài bài thơ của ông đã lại được liệt vào « những áng thơ hay » trong thi ca Anh quốc. — LỜI DỊCH GIẢ.

DO ye hear the children weeping, o my brothers,
Pre the sorrow comes with years?
They are leaning their young heads against theirs mothers,
And that cannot stop their tears.

The young lambs are blating in the meadows;
The young birds are chirping in the nest;
The young fawns are playing with the shadows:

The young flowers are blowing toward the west;
But the young, young children, o my brothers,
They are weeping in the playtime of the others,

In the country of the free.
« For O », say the children, « we are weary.

If we cared for any meadows, it were merely
To drop down in them an sleep.

Our knees tremble sorely in the stooping We fall upon our faces trying to go.
And underneath our heavy eyelids drooping.

The reddest flower would look as pale as snow,
For, all day, we drag our burden tiring Through the coal-dark underground Or, all day we drive the wheels of iron In the factories, round and round ».

Ngày lại ngày, bánh xe quay tối tấp Quạt gió vào khuôn mặt trẻ non tươi
Đầu cũng quay, tim những muôn rã rời Rồi trăng vắng, cùng quay luân một chỗ.

Tới cũng quay, nhìn lên khung cửa sổ. Vết sảng dài quay til trên tường cao, Bầy ruồi đen quay mãi ở trần nhà Quay tắt cả, chúng em quay một chỗ.

Ngày lại ngày, bánh xe sắt rền rĩ Mệt đổi lần, chúng em lại van lơn; « Bánh xe ơi! dứt hẳn tiếng điện cuồng

« Và ngừng lại, im đi trong một buổi! » Stop I be silent for to day. »

GIANG TÂN
lược dịch

LIBERTÉ

Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres,
Sur le sable, sur la neige
J'écris ton nom.

Sur toutes les pages lues,
Sur toutes les pages blanches,
Pierre, sang, papier ou cendre
J'écris ton nom.

Sur les images dorées,
Sur les armes des guerriers,
Sur la couronne des rois,
J'écris ton nom.

Sur la santé revenue,
Sur le risque disparu,
Sur l'espoir sans souvenirs,
J'écris ton nom.

Et par le pouvoir d'un mot,
Je recommence ma vie.
Je suis né pour te connaître,
Pour te nommer
Liberté

PAUL ELUARD



TỰ DO

Ta viết tên Người trên sờ,
Trên ngàn già sách, ngàn cây;
Ta viết tên Người trên cát,
Trên lán tuyet trắng, bay bay..

Ta viết tên Người trên những trang đã đọc,
Trên những trang giấy trắng vẫn còn nguyên;
Ta viết tên Người trên giấy tờ, đá sỏi,
Trên tro tàn, trên máu nóng thiêng lèng.

Ta viết tên Người trên ảnh hình chót lọt,
Trên gươm linh của chiến sĩ sáng ngời;
Và trên những vòng hoa ngàn vua chúa
Khắp ngai vàng, ta vẫn viết tên Người.

Ta viết tên Người trên rải rạ ry'biển,
Trên bao nhiêu súc khỏe đã phục hồi;
Ta viết tên Người trên chân trời hy vọng
Không thoảng mờ những ký niệm xa xôi..

Và bởi Quyền năng một cữ,
Ta xây dựng lại cuộc đời.
Ta sinh ra để có quyền hướng biêt,
Để muôn đời gọi mãi: Tự Do ơi!

THANH THUYỀN
lược dịch

NGÀY 20-7-54, để giải quyết mâu thuẫn giữa hai khối đế quốc thực dân cũ (Mỹ, Pháp, Anh) và mới (Nga, Hoa), cái thiên hạ « lấy thịt đè người » đã cắt đất nước của Người ra, và tuyên bố rằng : « Vì hòa bình, vì bác ái, vì tự do gi gi đó », song thử hỏi xem việc qua phần này liệu có giữ nổi cảnh êm ấm cho cả hai phe Độc Tài phía Bắc và tự do phía Nam chăng ?

Thì đây, để trả lời câu thắc mắc trên, lịch sử đã lên tiếng, lịch sử có chép rằng :

« Năm Quý Hợi (1623)... Trịnh Tráng ở Annam ta mới lên nối nghiệp làm chúa... thì ở bên Tàu nhà Minh sắp mất nước...»

« Khi ấy, ở phía Bắc, nước Tàu đang loạn, họ Mạc thì đã về hàng, Trịnh Tráng mới nhẫn dịp quyết ý đi đánh họ Nguyễn ở phía Nam.

Còn họ Nguyễn ở phía Nam thi :

« Khi những đồn lũy đã kiên cố, binh lương đã đủ rồi, chúa Sãi mới ra mặt không thán phục họ Trịnh nữa, và sai tướng ra chiếm giữ lấy đất Nam bối chính là đất ở phía nam sông Linh giang để làm chỗ chống giữ. Từ đó họ Trịnh và họ Nguyễn đánh nhau tai hại trong khoảng 45 Năm ở đất Quảng Bình Hà Tĩnh bây giờ».

Máu Việt Nam bắt đầu chảy.

Mà lại do chính người Việt gây ra cuộc đổ máu, chính người Việt gây ra cảnh nỗi da nẫu thịt, cảnh rẽ đậu luộc đậu... hay cảnh đó do ngoại nhân gây ra ?

Tuy, về vẫn đề này, sử chưa ghi chép một cách rõ rệt song cũng có thể phỏng đoán rằng : hồi ấy, nhà Minh đang lâm cảnh nguy vong, vì sợ sau khi thất bại trước sức mạnh đột của binh sĩ nhà Thanh rồi thi biết còn nơi nào dung thân nữa, nên mới thúc đẩy chúa Trịnh cất quân chinh phạt miền Nam để lấn vào khoảng đất phi nhiêu đó. Chứng cứ :

« Năm dinh mao (1627) nhân khi nhà Minh bên Tàu còn đang chống nhau với nhà Thanh, và họ Mạc ở Cao Bằng tì vè hòng, Trịnh Tráng mới sai quân vào Thuận Hóa giả tiếng nhà vua sai vào đòi tiền thuế từ ba năm về trước».

« Tờ SẮC LÀM BẰNG CHỮ NÓM như sau này :

« Hoàng thượng sắc dụ cho Thái bảo Thụy Quận Công là Nguyễn phúc Nguyễn

MÁU VIỆT-NAM CHẬM

(trong cảnh rạch đồi sơn hà)

được biết rằng :

« Mệnh lệnh triều đình,
Đạo làm tôi phải nén tuân thủ ;
Thuế mà phủ huyện,

Tướng ngoài cõi không được tự chuyên »

Mở đầu chiếu chỉ đã lộ ngay ra nguyên nhân kinh tế của vấn đề rạch đồi sơn hà.

Dưới đây là lời giải thích về nguyên nhân nọ :

« Trước đây trẫm có sai công bộ thương thu là Nguyễn Duy Thi, Bá Khê hầu là Phan Văn Trị vào Thuận Hóa, đạo đạt tính ý, chỉ bảo đường họa phúc để cho tình biết mà phục tung quyền chính triều đình. Không ngờ nhà người mang lòng dùng dâng, tối đường tối lui, nói thoái thác cho thời lôi ngày tháng, để đến nỗi THUẾ MÃ THIẾU THỐN, đạo làm tôi như thế đã phải chia ?

« Nhà người nay nên đổi lối truất giữ gìn phép tắc. Phảm ngạch thuế trong hai xứ Thuận, Quảng, từ năm quý hợi (1623) về trước, có phải đã mất mùa thì xá cát cho; còn từ năm giáp tú đến nay PHẢI TÍNH CHO ĐỦ SỐ theo lệ trước, tái thuyền đem ra nộp cho đủ; và phải chính tiề binh mã, hoặc thân đến kinh đô triều hạ, hoặc phải sai con đi thay, để coi xem nghi vệ trong nước, và để tổ giải tẩm lòng làm tôi. Nếu thế thì Triệu đình sẽ phong thêm cho chức tước vinh hiển, để ràng tổ đến tề tông. Nhược bằng thoái thác không đến thì tức là phạm tội với triều đình.

« Kham sai dù sắc ! ».



Mặc dầu sắc chỉ có nhiệm vụ hàn họa, song « Chúa Sãi tiếp sứ nhưng không chịu nộp thuế ».

Chắc là còn đợi xem nguyên nhân chính của vụ hàn họa thuế này là thế nào

đã. Quả có là nhu thế. Vè, đây, chúa Trịnh đã tự thú rằng mình là tay sai của ngoại quốc rồi, nên.

« Trịnh Tráng lại sai sứ mang sắc vua Lê vào dụ chúa Sãi cho con ra chầu, và LẤY 30 CON VOI CÙNG 30 CHIẾC THUYỀN ĐỂ ĐƯA ĐI CỐNG NHÀ MINH.»

Song « chúa Sãi không chịu ».

« Trịnh Tráng thấy vậy, bèn quyết ý đánh họ Nguyễn, sai Nguyễn Khải và Nguyễn Danh Thủ đem 5000 quân đi làm tiên phong vào đóng ở xú Hả Trung (tục gọi là Cầu Doanh) rồi đem đại binh, rước vua Lê đi đánh mặt Nam.

Máu người Việt bắt đầu chảy dưới mũi girom của người Việt.

Khúc ca nỗi ruột của người chinh phụ bắt đầu ngân lên. Ngân rằng :

« Thuở trời đất nỗi cơn gió bụi,
Khách mà hồng nhiều nỗi chuân chuyên...
Sanh kia thăm thăm từng trên.
Vì ai gai dựng cho nỗi nỗi này? »

Vì ai ?

Vì ai nếu không phải là vì tay sai của « đế quốc » Minh triều ?

Nhận ra được nỗi lý do nham hiểm ấy, nên

« Chúa Sãi sai cháu là Nguyễn phúc Vệ làm tiết chế cùng với Nguyễn Hữu Dật đem binh mã ra giữ các nơi hiểm yếu. Quân họ Trịnh đến đánh, chết hại rất nhiều »

Đó là về mặt chiến tranh... nóng. Còn về mặt... tác động tinh thần, dùng đòn cắn não thi hối ấy phương pháp tuyên truyền, dịch vận cũng đã được xú dụng nèn :

« Bọn Nguyễn Hữu Dật lại đặt ra một kế khiến cho quân Trịnh phải rút về, SAI NGƯỜI ĐI NÓI PHAO ra rằng ở ngoài Bắc có Trịnh Gia và Trịnh Nhạc sắp làm loạn.

« Trịnh Tráng nghe tin ấy trong bụng sinh nghi, không biết thực hư thế nào, bèn rước vua và rút quân về Bắc ».

Thế là tạm hạ màn đầu của thiên thảm sỹ Nam Bắc phân tranh, trong đó bao nhiêu vai chính (Minh triều ở phía Bắc, Tây phương ở phía Nam) đều lẩn vào hậu trường rồi dùn cho những vai « chạy hiệu » (chúa Trịnh và chúa Nguyễn) tha hồ đâm chém

nhau ở ngoài sân khấu, lúc đó đã hóa ra bãi sa trường.

Màn đầu đã hạ để cho ông thầy tuồng và nhà dàn cảnh (ông Tàu ông Tây) xếp dọn lại bài trí rồi bổ cục một tần tuồng khác ly kỳ hơn, lát léo hơn, thu hút hơn vì xóm trò hơn.

Về phía Chúa Trịnh thì đã sẵn ca ngợi của nhà Lê rồi nên chỉ cần củng cố vị trí cải thiện guồng máy cai trị của mình đi thôi, thế là dư sức chống chọi với đối phương rồi.

Cái thế của Trịnh mạnh lắm.

Còn về Chúa Nguyễn thì tời khoảng quãng thời gian đầu tiên của t.k. XVII mới chớm phát triển và tổ chức được nội bộ, nên mãi tới 1630 mới tạm nắm được vai chủ động trong việc tranh chấp. Bởi nỗi đứng ở thế lép vế nên phe Chúa Nguyễn phải nỗ lực thi đua nội bộ để cướp thời gian với địch. Đã vậy, lớp dân theo họ Nguyễn vốn là hạng người trung kiên, nuôi chí tiền phong, ai ai đều muốn giữ vai trò khai sơn phá thạch, khai quắc công thần cả, do đó mà phe Nguyễn tinh thần tiến thủ cao rộng hơn phe Trịnh nhiều.

Đây, bằng chứng lịch sử :

« Từ khi (1600) Nguyễn Hoàng về Thuận Hóa rồi bể ngoài tuy vẫn chưa ra mặt chống với họ Trịnh, nhưng bể trong thì hết sức lo sợ phòng bị. Xem như năm quý sưu (1613), khi Nguyễn Hoàng sắp mất gọi người con thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyễn vào dặn rằng : « Đất Thuận Quảng này bên bắc thì có núi Hoàng sơn, sông Linh giang, bên Nam thì có núi Hải Vân và núi Bi Lơ thật là một nơi Trời để cho người anh hùng dụng võ. Vậy ta phải THƯƠNG YÊU NHÂN DÂN, LUYỆN TẬP QUÂN SỰ để mà gai dựng cơ nghiệp và muôn đời. » Xem lời ấy thì biết họ Nguyễn đã có ý muốn đặc lập để chống với họ Trịnh.

« Khi ở ngoài Bắc, Trịnh Tùng mất, chúa Sãi là ông Nguyễn phúc Nguyễn bảo các quan rằng : « Ta muốn nhân dịp này mà đánh họ Trịnh, nhưng hiềm vì công việc chưa xong, vậy thì hãy sai người ra phúng điếu, trước là cho phải cái nghĩa hôn nhân với nhau, sau là nhân thế xem tình ý ngoài Bắc ra thế nào ».

Thực là Nguyễn đã xứng đáng làm

Cours de Français
(BAC, DIPLÔME, BREVET)

M. Phùng, 1 Léon Combes — Saigon
ou 28 P. Blanchard (Cité Héraud)

Tân Định

thế cố thủ thi đã có :

« Đào Duy Từ người làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn phủ Tỉnh g'a, tỉnh Thanh Hóa... có quan Khâm Lý là Trần Đức Hòa biệt Duy Từ là người có tài, dem về nuôi, và gả con gái cho, rồi đưa dâng chúa Sãi. Chúa dùng làm Nội tán, phong làm Lão Khê hầu.

« Đào Duy Từ lập đồn Trường dục... và xây cái lũy dài ở cửa Nhật lối để ngăn ngoại xâm ».

Bấy việc bài binh bố trận để nắm lấy thế công thi lại có :

« Nguyễn Hữu Tiến cũng là người Thanh Hóa, làng Văn Trai, huyện Ngọc Sơn, vocation tinh thông, dùng binh rất có kỷ luật. »

Xem như vậy thì thấy rõ ngay rằng : cái thế của Trịnh là cái thế đã đến lúc toàn thịnh tuy mạnh thì mạnh hơn thực đó, song lại không bền bỉ, gièo gai bằng cái thế của Nguyễn vì sức họ Nguyễn lúc ấy đang lên, đang di tản.

Còn về cái thế ở trong nước — cái



Qui Bà
cũng xinh
đẹp như

MARTINE CAROL
vì nũ tài-tu
này chỉ dùng
một thứ xà bông

"LUX"
rất trắng
và thơm



XE « CYCLO » nẹp lầy bộ hè. Hàng bún riêu, bún bò, mìa, nước giải khát của các chủ thiết lập ngay trên đám bún lầy nhảy, dày xác mía. Vài tiệm ăn dâu ghê bao lấy mè trái bệnh viện bình dân. Người ta ăn, người, toàn một màu nâu và đen, dầu chữ thập thông xuống bộ ngực rắn dum. Người ta ăn, người ta ngơ ngác, người ta nhàn nhô, người ta chờ sẵn. Đọc theo dây trường vàng cách, hai giải: bằng nỗi lén hàng chữ đồ như máu

— « Chào mừng đồng bào Bắc Việt di cư di tìm tự do ».

Mé trên khẩu hiệu là chiếu, chăn, vây, áo rách tả tơi phơi ngón ngang, hồn đòn. Tiết sâu vào mé trong, chưa lén khỏi bức vào nhà, ta đã thấy tay nải, va li, hòm xiêng và già tre lớn bê nầm ngồi chen chúc, lắp cả lối đi.

Tiếng ầm ầm trồi lên thành một hồn ảm khó phân tách. Bờ biển ném bằng người và đồ đạc. Nồi, niêu, soong, chảo la liệt chung quanh. Dưới sân, nói là sân thi thật quả là ngoài ngoắt phải gọi là cái đầm hoặc ao tù thi đúng hơn. Cỏ chết đi, bùn ngập lén, bếp bắc ngay lên bùn, cùi trót khỏi bốc lên nghi ngút xông vào bên trong, mù mịt. Rãnh nước tắc lèu bêu phàn, vắng mõi vây cá, ghét, ngập tràn vào sân, thấm vào chân tay những bà đun nấu. Giây thường chảng lè tè gần sát đất, suốt từ bờ tường vào hiên nhà, phơi đầy quần áo.

Mười mươi giờ mà đã có nhiều gia đình ăn cơm. Mâm ngả ngay trên chiếu, thíc ăn hết sức đơn sơ, phần nhiều là rau muống, cá khô kho, khô mà tim được ti thịt. Họ ăn một cách vội vàng, ăn cho chát dạ dày, không một nét tươi vui hoặc ham muốn nào thoảng trên khuôn mặt, trừ đám trẻ nhỏ không biết gì nên chúng vẫn đánh chén một cách say sưa.

Chảy theo giòng người vào phía trong, ta thấy những gì?

Vẫn toàn người là người, lúc nhúc chen lấn bên hai mép tường. Bếp đặt thành dãy, khỏi nghi ngút. Mùi hơi người lâu ngày không tắm, mùi nước cống, mùi phân, mùi nước tiểu, mùi quần áo ẩm, mùi cá, mùi nước mắm, mùi mắm tôm trộn với nhau hợp nên một thứ mùi tức tối, sắc sưa, một thứ mùi đặc biệt của...

TRẠI DI CỨ

★ ★ ĐIỀU TRA PHÓNG SỰ của DUY SINH ★ ★

dân nghèo Bắc Việt di cư.

Trong ngách tối, hai bà đang « hỏi thăm » suốt từ tiên tần, họ nội họ ngoại nhau nhau. Họ xướng lên lần lần tiếng bài « học thuộc lòng » lời lẽ rất dai chung nhưng khó có nhà văn nào ghi chép nổi những ý tưởng « bóng bẩy, phong phú » đó. Họ còn mời nhau ăn uống « món » rất kinh khủng mà bồi, bếp giỏi đến đâu cũng không nấu nổi (!).

« phát thanh giả », phát thanh thật, lần lộn, tạo nên một âm thanh cuồng dại, tắc nghẹn, của trại di cư bình dân.

Ta nhận thấy nhiều con trẻ mới sinh, nhạy nghiến, cao cấu đôi vú mẹ rắn reo, cạn sữa. Một bà phản vua với bạn :

— Cái đứa bé chết ở dưới tàu thế mà sướng cho bố mẹ nó gớm di bác nhỉ?

— Sao lại sướng hở bác, Lạ quá. Tôi không biết chuyện đó đấy. Bác kể cho tôi nghe đi.

— Thị có gì lạ đâu. Nó ốm rồi nó chết. Sĩ quan chỉ huy tàu làm lẽ ném xuống biển rồi dồn cho bốn vạn đồng. Số tiền lớn như vậy là có thể tậu được cái nhà ở đây rồi chứ bốn à. Con mình thì cứ đèo đèo bên nách, nhay đến đứt cả vú ra (!)

Lòng người mẹ trở nên tàn nhẫn, bắt đầu nghĩ đến cách giải thoát già mìn nhất vì cuộc sống hiện tại và tương lai tối kị, chán ngang lấy tâm tu họ.

Lần lộn trong biển mầu nâu và đen, ta thấy nồi lén một vài tát áo ôi, xanh thẳng nếp. Trong đám người gầy gò, nhợt nhạt, ta thấy hiện lên vài thân hình khớp pháp, vài khuôn mặt « phúc hậu » bự phấn son. Trong đám bùn lầy hôi hám ta thấy thoang thoảng mùi hương hoa ngát lừng. Đó là mấy bà tối dày dề ra tay « cứu nhân độ thê », dò la xem có cô cậu nào mặt mũi sáng sủa, hoặc bà già nào có vẻ cần cù, mang về làm công việc vặt trong nhà. hầu hạ các công tử, tiểu thư.

Đó là sơ qua về cuộc sống ngoài hiên của lớp dân áo ngắn. Bây giờ ta thử vào thăm qua các buồng của tầng lớp áo dài.

Tiết sâu vào thêm vài bước nữa, đứng từ trong sân nhìn ra ngoài, ta thấy dưới thành tường, những chiếc

Trong cảnh rối loạn tai bời này bỗng văng lên một diệu nhạc ái ân đê mê, si đắm.. phát ra từ máy phát thanh của một gia đình « thức thời », có màu mặt ở trong buồng. Không khí càng trở nên hỗn tạp. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng thở dài, tiếng máy



Trong những giờ nhàn rỗi, đồng bào tản cư, hoặc đem quần áo ra may vá, hoặc ngồi thẩn mặc tán chuyện gẫu với nhau

niêu, thịt cá bầy bừa bãi dưới chân giường. Đây kia một bà đang « huấn luyện và cải tạo » con bắng chồi phát triển, góc nọ một gia đình đang quây quần chén cơm, giữa nhà một vài cụ rít thuốc lá, chơi cờ chiếu tướng sinh hoạt chẳng tươi hơn cuộc sống bờ biển mấy tí.

Ngoài đường, đủ các thứ xe đua nhau chạy, bụi mù. Nắng như đồ lửa nhảy nhót trên mặt đường, lùa gió nóng cùng bụi đường vào trại tập trung. Không khí trong trại càng rộn rực, hầm hập như một bếp lò khổng lồ. Mọi hoạt động bắt đầu yếu ớt, người ta nằm chằng chốt bên nhau, ngực phanh ra, mồ hôi nhễ nhại, người này hừng lấy hơi thở của người kia... phi phô... hừng hực. Hơi nước bốc từ cổng rãnh chung quanh nhà, lộn cộn mùi mồ hôi, xông lên một xú khí kinh hồn. Mặc, người ta vẫn cố thở... cố sống.

Buồng nào cũng kê chi chít giường sắt, có lẽ là nơi nằm của bệnh nhân hồi trước. Mỗi gia đình chất gọn lên một cái. Tấm đệm nhẫu nát, khàn trải giường đèn ngòm, có nhiều cái được cuốn lên tự bao giờ, chỉ còn tấm đệm tro tro, vương vãi đầy cơm, hoen ố bởi nước giải của trẻ.

Một cái buồng bề dài chín thước, bề rộng bảy thước, chứa khoảng hai chục cái giường, nghĩa là hai chục gia đình chen chúc sống, đồ đạc và người chen chật lấy lối đi. Dăm cái bếp than bắc ngay ở cửa ra vào. Nồi



Hai cha đang chuyện trò và an ủi các con chiến

niêu, thịt cá bầy bừa bãi dưới chân giường. Đây kia một bà đang « huấn luyện và cải tạo » con bắng chồi phát triển, góc nọ một gia đình đang quây quần chén cơm, giữa nhà một vài cụ rít thuốc lá, chơi cờ chiếu tướng sinh hoạt chẳng tươi hơn cuộc sống bờ biển mấy tí.

Ngoài đường, đủ các thứ xe đua nhau chạy, bụi mù. Nắng như đồ lửa nhảy nhót trên mặt đường, lùa gió nóng cùng bụi đường vào trại tập trung. Không khí trong trại càng rộn rực, hầm hập như một bếp lò khổng lồ. Mọi hoạt động bắt đầu yếu ớt, người ta nằm chằng chốt bên nhau, ngực phanh ra, mồ hôi nhễ nhại, người này hừng lấy hơi thở của người kia... phi phô... hừng hực. Hơi nước bốc từ cổng rãnh chung quanh nhà, lộn cộn mùi mồ hôi, xông lên một xú khí kinh hồn. Mặc, người ta vẫn cố thở... cố sống.

Buồng nào cũng kê chi chít giường sắt, có lẽ là nơi nằm của bệnh nhân hồi trước. Mỗi gia đình chất gọn lên một cái. Tấm đệm nhẫu nát, khàn trải giường đèn ngòm, có nhiều cái được cuốn lên tự bao giờ, chỉ còn tấm đệm tro tro, vương vãi đầy cơm, hoen ố bởi nước giải của trẻ.

Một cái buồng bề dài chín thước, bề rộng bảy thước, chứa khoảng hai chục cái giường, nghĩa là hai chục gia đình chen chúc sống, đồ đạc và người chen chật lấy lối đi. Dăm cái bếp than bắc ngay ở cửa ra vào. Nồi

Chủ nghĩa xã hội...

(tiếp theo trang 13)

thức chứ không xác định nguồn gốc của nó.

Hơn nữa, về hai câu hỏi cuối cùng, có ý xác định một viễn ảnh về toàn bộ cho phong trào thợ thuyền Châu Âu, thi Ti-tô trả lời rằng: phe Tù-lủ lãnh Sít ta linh sẽ phải « thay đổi chiến thuật », « rút lui có trật tự » và « chuộc tội lỗi đã phạm phải ». Thế có nghĩa là hầu như ông vẫn còn hy vọng ở một cuộc chinh hưng nội bộ hệ thống Sít ta lin, là vị trí mà riêng ông đã củng cố bằng sự khước từ không chịu dự tính đến một tổ chức quốc tế nào khác tờ chức đang có sẵn. (3) (còn nữa)

H.V.P.

(3) Mục « Tổ chức xã hội loài người » trong thiên NHÂN BẢN MỚI sẽ dàn ra nhiều kinh nghiệm thực hiện X.H.G.N. ở các nước khác như Nam Tư — nhất là các nước ở Tây Âu, và Tây Bắc Châu Âu, như Na Uy Thụy Điển, Đan Mạch, v.v...

Người lính lê dương

(tiếp theo trang 25)

ý tưởng nhân loại chớm trong trí B, chắc mỗi, vừa đi vừa suy nghĩ...

Rồi đây, trên vạn nẻo đường thế kỷ, vẫn còn có những người lính... Lê Dương sống vất vưởng khắp xứ người, mang theo một nỗi niềm chưa xót, kéo thêm kiếp sống vất vả của họ. Rồi đây, trên xứ người, sau những đêm lặng tiếng súng, vẫn còn những người lính Lê Dương đang bàng khuênh, lo nghĩ dè mà đau khổ vì « TÌNH QUÈ HƯƠNG ».

Trong sương đêm, vẫn còn một tâm hồn đầy đau khổ... Xóm « Tương Nguyên » mùa nhân loại 54 TRẦN NHẤT HOAN

NHÀ CHIẾT TỰ HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người
trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoán chữ ký được cả ngàn bức thư của các giới gởi về xem và khen tặng.

Dám quả quyết nói thẳng cuộc đời, sang hay hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRẢ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả hưởng
giá xem đặc biệt 50 đồng gửi bằng bưu phẩm,
hoặc dù số tem 50đ, nộp trong mười ngày
quý Ngài sẽ nhận được bão đoán chữ ký.

Địa chỉ :

150/9 Frère Louis—SAIGON

Chú ý cần viết chữ và cho biết Nam hay Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.



LA FILLE SANS HOMME

(Kiếp hồng nhan)

Cánh cửa mở... thành Naples
thơ mộng với những tòa nhà san sát
bao bọc bởi núi non và cây cổ lá rơi.
Anna Zacheo rũ làn tóc bồng mượt,
say sưa nhìn cảnh vật nên thơ...
khuôn mặt nàng ăn một vẻ đẹp thùy mị,
đôi mắt tròn trong sáng, sống mũi dọc dừa chảy xuống cặp môi
mọng chín luôn điểm một nụ cười
tươi đẽ lò hâm răng nhô nhẫn, trắng ngần...

Với vẻ đẹp mê hồn, với dáng đi uyển chuyển, với bộ tịch ngày dài
của cô gái mới lớn lên khiến cha mẹ
nàng đã nhiều lần bảo là nàng phải...
lấy một ông hoàng mới xứng đáng (?)

Sống trong một gia đình nghèo khổ.
Cha nàng là một thủy thủ về già, hiện
làm nghề dệt mì. Mẹ nàng ngồi dệt
đến mای đời bit tất trong một tuần.
Em nàng mới mười mấy tuổi đầu đã
biến thành cậu bé phụ việc cho một
tiệm thợ cạo. Còn ông anh thì cả
ngày chỉ ngồi đánh giày để khám
liệm những ngày bồng bềnh trên
biển cả.

Ngày ngày, Anna lỉnh một số tiền
nhỏ nhõ ra chợ mua bán thức ăn.
Nàng đi giữa muôn con mắt tò mò,
trầm trồ của đám thủy thủ. Bất cứ
một người bán hàng nào cũng bán
cho nàng với một giá rẻ đặc biệt để
được nói chuyện cùng nàng đòi lời
và ngày người ngâm bóng nàng đến
khi khuất. Ngay cả lão phu thương
Antonio, tóc đã bạc màu mà cũng
yêu nàng như điếu dồm, mặc dù trong
phiên chợ hắn đã bị nàng chửi rủa,
định cho ăn tát giữa công chúng,,
chỉ vì quá thèm khát, đã mỉ muội...
sờ soạng chút đỉnh vào da thịt thơm
ngon của Anna.

Bản năng của tuổi dậy thi trỗi dậy
trong lòng... Anna băng khuông trước
bao nhiêu hình bóng, nàng tự hỏi lòng
minh, những câu hỏi mới ngày thứ,
ngộ nghĩnh làm sao chứ :

— Lấy chàng thuyền chài ư? xoảng
xinh quá.

— Lấy chàng linh thủy ư?.. tinh
ma và trôi nổi.

Bóng cô gái man dại của miền biển
cứ nhí nhảnh lướt khắp đó đây đê
khêu lòng thèm khát của bao chàng
trai trẻ... thế rồi một hôm... Anna

cùng một cô bạn rủ nhau ra mé biển
khuất khúc và... chẳng ngàn ngại,
Anna thoát y, nhào cả tấm thân trắng
như ngà xuống biển nước trong xanh
... nàng không có quần áo tắm (!)

Mấy chàng linh thủy từ đâu kéo tới,
vơ lấy quần áo của nàng, chuyền cho
nhau y như một trò chơi hú tim.. Cô
bạn không làm sao lấy lại được quần
áo. Anna cuồng cuồng nấp vào khe
dá.. giữa lúc đó một cuộc ầm đã dữ
đội xảy ra giữa bọn linh thủy, và một
chàng trong bọn đến trao lại quần áo
cho nàng...

Ba người cùng sánh vai trở về.
André lầy làm sung sướng được đi
kè Anna. Vui chuyện, cặp trai gái đều
nhau vui đi trước. Đến một khúc
quanh đôi trai gái biến thẳng giữa
tiếng kêu lạc vào sóng biển của cô
bạn Anna.

— Chúng ta đi ăn cơm với nhau
buổi tối nay chứ?

— Không, tôi phải về, nhà mong.
— Đi ăn một chút rồi chúng ta
đồng về.

— Không (!)

Những câu đối thoại giằng co mãi
trên bờ biển, sau một hồi làm bộ làm
tịch, Anna ngoan ngoãn đi theo chàng
linh thủy.

Cả hai vào một túu lâu ven biển.
Tiếng dân trỗi lên nhịp nhàng, Anna
đờ dã lảng tai nghe. Có lẽ là lần
đầu tiên nàng bước vào chốn này..

Về mặt luống cuống, sợ sệt, Anna
không dám đến một món gì, chỉ hỏi
hỏi hả đòi về nhưng tỏ vẻ đòi về đê ở lại
lâu hơn (?) Nàng thờ thẫn trước số
tiền mà André cho đám nghệ sĩ lang
thang và bồi bàn.

— Chúng ta đi xem một màn kịch
nhé.

Vẫn một bộ điệu nhung nhăng, nửa
ở nửa về, nhưng chỉ một vài câu nói
nữa, Anna đã sẵn sàng ngồi cùng
André trong rạp hát.

Vở kịch buông màn khiến Anna
chảy nước mắt vì đau khổ hòa súng
sướng André dẫn nàng về. Dọc đường
Anna kè hết sinh hoạt gia đình cho
chàng nghe. André cũng vui vẻ trình

bài của DUY MỸ

bày hoàn cảnh mình cùng Anna. Nhiều
lần André muốn dừng lại để... ôm gọn
Anna thõi lộ tâm sự.. nhưng cô bé
tinh quái đều « hoan hỉ » được.

Dắng dai mãi tới bến tàu, André
cố bấu víu lấy một vài giây phút chót,
chàng ghét sát vào tai Anna :

— Anh đã yêu em quá mất rồi. Em
hãy trả lời anh đi. Anh sẽ về cưới
em một ngày gần đây.

Anna chỉ nhoẻn miệng cười để
tránh cửa miệng mấp máy của André.
Thế rồi chàng linh thủy chui qua
cổng ngần... Anna chói với.

— André... André.

Chàng chui ra và môi kề môi.. ngày
ngất. André bàng hoàng rời khỏi tay
Anna chạy vội vào sân tàu rồi cả hai
men theo rào sắt... thề thốt.. họ hứa
hẹn sẽ xây đắp hạnh phúc một ngày
mai. André trao cho nàng chiếc mũ
làm vật kỷ niệm. Anna mân mê lớp dạ
nhìn theo bóng André khuất dần trong
đêm tối...

Anna ôm trong lòng một giấc mộng
đẹp vô ngăn... Kể từ khi gặp và tạm
biệt chàng linh thủy giàu tình cảm,
Anna muốn đi làm để kiếm một số tiền
nhỏ nhõ, dệt hạnh phúc mai sau.

Nàng tìm đến rạp chớp bóng, định
kiếm một chân xếp chỗ. Lão chủ rạp
mới trông thấy nàng đã ngờ ngần cả
người, mắt nỗi lên nhẳng nhít những
tia lửa dục vọng.

Hắn xoa tay, giọng cực kỳ lịch
thiệp :

— Cô đã làm công việc này nhiều
rồi đấy chứ?

— Không ạ. Tôi mới đi làm lần đầu.

— Vậy cô hãy theo tôi vào phòng,
tôi chỉ dẫn cho cô một vài cách thức.

Qua vài lời chỉ dẫn, viên chủ rạp
liền dỗ trò.. hú tim, định gõ gạc...
nhưng Anna rú lên, vùng chạy trước
khuôn mặt ngó ngần, đầy vẻ bất mãn
của tên « dê già ».

Anna kiếm được công việc làm
trong một tiệm quảng cáo. Ngày ngày

— Tôi cũng vậy.

Hai người thủ thỉ, vai kề vai dưới
lá thông reo nhẹ nhẹ, cả hai cùng
thấy sâu sa hơn những hành vi bỉ ổi
của xã hội.. mà điển hình là những
kẻ lao động lưu manh, tuy đã có con
cái vẫn cố chim chuột, tìm hết cách
để khám phá những nơi bí hiểm của
nàng. Thêm vào đó là tên khách hàng
triệu phú, nhất định đòi vung tiền ra
để mua một kiều thật giật gân... nhưng
nàng từ chối vùng chạy biến vào nhà.

Ông chủ tối, không kể đến tiền tài,
liền che chở cho nàng, đuổi người
khách hàng dám dâng ra khỏi tiệm.
Anna sung sướng, cảm ơn rồi rít.
Bằng lời nói đường mật, ông khẽ rót
vào tai nàng :

— Xe chạy vùn vụt, mưa trào qua lớp
kinh, mờ mịt.

— Nghè đó là nghề của mày ư.

— Cô nhất định lấy chàng linh
thủy kia đấy ư?

— Phải.

— Đề bồ suối đòi làm thợ giày.

— Đề mẹ suối kiếp khom lưng dệt
bit tất.

— Đề anh thất nghiệp mãi mãi.

— Đề em quét dọn tiệm thợ cao
hoài hay sao?

Như một cái xác không hồn, Anna
lững lững lên gác. Ông Bố gọi với
theo.

— Anna... Anna...

Không một tiếng trả lời, chỉ nghe
tiếng một cái chai rơi mạnh xuống
đất.

Ông bà cụ chạy vội lên, tay Anna
buông thõng... nàng đã bất tỉnh
nhân sự.

— André muốn gặp chị.

— Ra nói hộ là tôi bị đau nặng.
Không một ai được hỏi han. Làm ơn
nói hộ tôi như vậy. Tôi không muốn
gặp anh ta một tí nào nữa.

André bắn khoán xuống gác... Anna
chạy theo gọi giật lại. André sướng
điên người, choàng lấy mình nàng..
Anna thú hết tội lỗi, André nhìn thẳng
vào lòng mắt kém trong... từng nét
nhăn tuẩn tụ nỗi trên da trán, chàng
thẳng tay tát vào mặt Anna :

— Em đã bội ước... Em đã phản
anh (!)

André đâm đầu lắn vào đám đông.
Anna lùi lui đi giữa muôn tiếng
cười nhạo háng. Giờ đây nàng không
còn là bông hoa trinh trắng sực hương
thơm, nàng chỉ còn lại trong đầu óc
mọi người một hình ảnh rã rời, tàn
héo.

Nàng đi lang thang trên hè phố,
không mặt mũi nào trở về nhà nữa...
thời gian trôi... hoàn cảnh xô đẩy
nàng vào một gánh xiếc.

Dàn chúng nhiệt liệt hoan nghênh
dáng diệu dẽ hồn của nàng.
Tiếng pháo tay nồ ran như muốn
vỡ rạp... André hiện ra sau hàng rào
sắt, Anna thoáng thấy, nàng bỏ công
việc, ra cùng chàng.

**

— Anh còn yêu em tha thiết lắm.
Lần trước gặp em anh đã như người
mất trí.

— Anh hãy tha thứ cho em... Chúng
ta sẽ xây đắp hạnh phúc gia đình.

— Ông cho xin tí lửa.

Khách đồi giọng :

— Anh chỉ cần một gian phòng xinh
xắn, êm ái chẳng tội chi dùm.

André nồi nóng, túm ngực áo tên
« dã mồi », xô túi xuống bờ hè rồi
lắng lắng bước cùng Anna.

Tới cửa buồng, Anna ngó ý mời
André vào xem qua nơi ở của nàng.
Anh đèn rời sáng:

— Buồng của em có đẹp không
anh?

— Cũng như những buồng khác.

— Em dành dụm được một số tiền,
mua gian buồng này để chờ anh đây.

— Ô, em đáng yêu quá.

André quay sang bàn thay quần áo,
bỗng chàng thấy một lá thiếp:

— Thiếp của ai gửi cho em đây?

— Của Antonio. Lão phu thương
già mà gia đình bắt ép em lấy hắn.

(xem tiếp trang 39)

Dầu HAI ÔNG CHÁU trị bá chứng

rất thắn hiệu

CHAI LỚN DẦU NHIỀU

Có đê bán khắp nơi



HUIU HAI ÔNG CHÁU

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

TRUYỆN DÀI THỜI THẾ của HÀ PHƯƠNG

XXX

CHƯA PHẢI THẾ

(21)

TRÍCH TRONG HỒI KÝ của CHÀNG

« Rút lại thì, suốt một tháng nay tôi rất là thắc mắc, hoang mang về vấn đề Trái tim của con người ta : vì tôi bắt đầu biết yêu.

« Tôi yêu say sưa. Tôi yêu mè mệt.

« Và tôi bắt đầu ngờ ba nguyên lý căn bản về Quan Niệm Luyến Ái của Hoài Bắc, cũng như trước đây mà tôi đã ngờ ba nguyên tắc luyến ái của Nguyễn Du nêu lên ở trong truyện Kiều : Mái tôi thường ngâm hai câu : « Người yêu điệu, khách vẫn thương, bên TÀI, bên SẮC, XUÂN dương vừa thời » rồi mỉm cười hóm hỉnh hỏi ba tôi : « Còn thiếu khoản Tiểu nữa phải không mìh ? ».

Áy đây, ngay từ giây phút rung động trước cái yên lặng của một người thương binh hoàn toàn bất tỉnh nhân sự — là Hà ấy — ở giữa cảnh bình lửa, trong đó con người ta sống được phút nào là cần tận hưởng lạc thú ở đời lúi ấy đi, thì tôi bỗn nãy rằng : cùng một nhân Sinh quan, cùa đê... tuối trưởng thành, cùng có kẽ Siak... rủi... cũng chưa chắc là đã yêu nhau được đâu : thì đây, như Bác sĩ K. và tôi thì thật là ba điều kiện trên đây đều đầy đủ cả, thế sao K. yêu tôi như yêu... « không thể tả được » — theo lời ấy — mà tôi thì thực tình là gần một người bạn gái khác, để thường tôi lại rung động hơn là khỉ... Tiếp xúc với K.? Tại sao vậy? Tại sao ba điều kêu kia là cần thiết dứt đi rồi nhưng sao chúng lại chưa đầy đủ, riêng đối với tôi?

Những câu hỏi đó lớn vỗn trong tâm trí tôi suốt đêm ngày làm cho tôi đột lúi đũ phát to là chủ nghĩa Mác và biến chứng pháp khổ lòng giúp tôi giải quyết cho xong được điều thắc mắc kia. Dĩ nhiên là tôi không dám think vẫn Bi thư chí bồ cũ, vì tôi biết là thành phần nông dân tất chăng tài nào hiểu nổi những băn khoăn quá ur « phiền phức của giao cấp tinh tinh sè »! Vậy thì còn biết hỏi ai đây? Tôi đành phó mặc cho... « ngẫu nhiên » dùi vậy!

BÁN

Phố trệt mới cắt bằng gạch thè, có đèn, nước, cầu tiêu và gạch bông, vân vân, tại cạnh đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ quán.

Xin hỏi tại : 117 đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ quán

(Còn tiếp — Xem Dời Mới từ số 101)

— TRANG 34 —

THẾ MỚI PHẢI

TRÍCH TRONG NHẬT KÝ của NÀNG

(21)

« Lấy tình ra mà nói, mình thấy mình cần phải bảo cậu rằng : cái quan niệm ái tình của cậu là thứ quan niệm lạc hậu — quan niệm tư sản coi yêu đương nếu không phải là chuyện buôn bán thì cũng là chuyện mơ mộng hão — nên cậu mới dám lăng mạn hóa mối tình giữa cậu và P. đi, đến nỗi tự đổi mình và luôn tiện đổi cả đổi phuong nữa.

« Thị đấy, xem P. tuy có rung động với cậu thực đó, song một khi đã giác ngộ về quyền lợi giai cấp mình phụng sự rồi thi P. liền thấy ngay rằng : thử Rung Động tu sẵn ấy không ăn khớp được với cuộc đời vô sản của mình nên P. mới « quyết nghị » là phải xa hẳn cậu. Xa cậu để làm gì? Nếu không phải là để tìm cái « quên » ở trong công tác ngoài tiền tuyến? Nhưng cậu nên nhớ cho rằng : P. chưa giác ngộ triệt để nên ra mặt trận rồi mà vẫn còn để cho khía cạnh sức cảm phát triển đến tận độ, như vậy lại còn nguy hại hơn là lúc ở hậu phương.

Cho nên bỗn phận của mình, là người lãnh đạo, mình thấy phải hướng sức cảm đó vào đúng đường của nó, hay nói khác đi, quá trình cái tình của hạng người chưa giác ngộ quyền lợi vô sản hẳn hoi bắt buộc phải chuyển từ động hồn là khỉ... Tiếp xúc với K.? Tại sao vậy? Tại sao ba điều kêu kia là cần thiết dứt đi rồi nhưng sao chúng lại chưa đầy đủ, riêng đối với tôi?

30-4.— Thế là giải thoát: đoàn thể đã đồng ý cho tôi đổi công tác. Sướng chưa! Vừa rút được cái dây « gọi là tình ái », vừa tránh được sự dụng chạm giữa Bi Thư của tôi, sau hết là được phát triển năng lực Văn Nghệ, Văn Hóa của mình.

Thôi rồi, vĩnh biệt với dấu Hồng Thập Tự nhé! Từ nay hai bàn tay « được gọi là xinh » của mình sẽ không còn dùng mũi kim, lưỡi kéo, giải băng để hàn gắn mọi vết thương thể xác của đồng bào, nã, mà từ đây những ngón tay « được gọi là đẹp » của mình sẽ được cầm ngọn bút để tạo ra các « lá bùa cứu vớt lòng người... (thôi!) cắt đứt cái lối văn phong tiêu tư sản ấy đi, cô !

Cắt thi cắt. Vì tôi bước sang giai đoạn mới đây.

1-5.— Không tin nhảm mà lầm lúc mình cũng đâm ra dị doan, thế có... phi lý không chứ? Nhưng không dị doan làm sao cho được khi mà mình sinh nhầm ngày 1 tháng 5, rồi cứ thế Mái mất ngày 1-5, Ba biệt tích từ 1-5, mình được « tồ chúc » cũng ngày 1-5, mình được « chính thức » lại là ngày 1-5?



XI

DỰ ĐỊNH ẤY, Tình không dám nói thẳng với ba. Tình nghĩ đến một người có thể làm công việc ấy thay minh. Một hôm anh bảo Thùy.

— Chị Thùy à tôi có một việc này phải nhờ chị... giúp...

— Việc gì thế?

Thùy hơi ngạc nhiên thấy vẻ mặt nghiêm trọng của em.

— Chị nói với ba rằng em muốn xin ba vào học trường kỹ nghệ.

— Sao em lại có ý định học nghề sớm thế?

— Em đã nhớn rỗi. Ba thì đã già. Em muốn học nghề để được sống tự lập. Như thế phải không chị?

— Đề chị thử hỏi thầy xem..

— Chắc thế nào thầy chả bằng lòng.

Quả nhiên ý định của Tình được ba ứng thuận. Nói là ứng thuận thì cũng không đúng hẳn. Ba chỉ ậm ừ bảo Thùy :

— Nó muốn học gì thi học. Bày giờ nó cũng nhớn rỗi.

Hết hè năm ấy Tình thi vào trường kỹ nghệ. Anh được nhận vào năm thứ nhất. Trường ở bên kia sông bên cạnh nhà máy thủy binh. Tình phải cuốc bộ một ngày bốn buổi đi học. Tuy phải di xa nhưng Tình thấy vui hơn. Tình bắt đầu làm quen với cái búa, cái đục với mũi dâu mõi bô bô.

Tình bắt đầu yêu cái ống áo trong buổi học ở nhà máy. Thùy may cho em một bộ quần áo xanh. Thứ vải dày mà Thùy bảo dùa là « chó cắn không rách ». Mới có ba tháng mà Tình đã rắn rồi ra trông thấy. Tóc Tình hot cao Khuôn mặt hiền lành den nhẽm trông thành ra có vẻ hơi bường binh. Hai tay Tình rũa mẩy lượt xà phòng không đi hết mũi dâu mõi.

Thùy nhận thấy rằng từ ngày đi học nghề, Tình có vẻ hoạt động lên. Tình nói và cười nhiều hơn lúc trước. Thêm vào với cái nghịch ngợm của Kiên, gian nhà đã bớt juanh què nhiều.

Trong khi đó thi ba vẫn cứ đánh lỗ tôm và di suối đêm u bù. Ba gầy dộc hẵn đi. Hai con mắt sâu hoắm. Khuôn mặt xuong xâu hốc hác. Lưỡng quyền nhỏ lên. Trông ba cái vẻ mệt mỏi của một người chán đời.

Có nhiều hôm ba chợt nhớ đến Thùy và Kiên. Ba gọi ai chị em chúng lại. Nét mặt ba lúc ấy có vẻ buồn và dữ dảng hơn. Ba ôn tồn hỏi Kiên về chuyện học hành, cuối cùng ba âu yếm bảo Thùy :

— Ba lúc này vắng nhà luôn. Con nên thay ba mà săn sóc các em...

DỜI MỚI số 132

Ba nói các em mà thực ra đã quên hẳn Tình. Tình sống như một người dừng, một kẻ ở trong nhà không hơn không kém. Nhưng Tình đã quen với sự lạnh nhạt ấy. Anh đã có Thùy dịu dàng ở bên cạnh mình. Kiên hay phá phách nhưng cũng vui. Nó không có vẻ khinh khỉnh với Tình như ngày còn mợ nữa.

Nhưng quãng đời học sinh ôn ào mà Tình và thích ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một hôm, khi linh di học về, ba bỗng gọi vào. Giọng ba có vẻ giận dữ khác thường. Tình lo lắng ngạc vi đã lâu lắm ba không hề nhắc đến anh. Lúc bấy giờ Kiên chưa đi học về. Thùy mỉm cười dưới bếp. Lúc vào, Tình thấy nét mặt ba hầm hầm thi đũ hơi lo ngại. Anh đoán có lẽ mình vừa làm lỗi gì chẳng. Nhưng ba đã đột ngột hỏi :

— Tình, ai lấy trăm bạc trong túi áo của tao?

Tình đứng ngần ra, lúng túng nhìn ba, thấy vẻ mặt bối rối của Tình, ba lại càng nghi ngờ hơn :

— Chỉ có mày thôi, chứ có còn ai vào đây.

Một lúc sau Tình mới ấp úng được :

— Con không biết.

— Hồi sáng mày có vào lấy gì ở trong buồng không?

— Con lấy cái áo sơ mi xanh...

Vậy thì đứa nào đã móc túi tao lấy tờ giấy một trăm bạc?

Tình hơi rơm rớm nước mắt :

— Con không hiểu.

— Hừ! Chưa tra hỏi đến đã vãi nước mắt ra. Con giài ngữ này thi hỏng sớm. Đò vô giáo dục...

Kề ra ba chửi Tình vô giáo dục cũng phải vì ở nhà có ai dè ý đến anh. Nhưng không phải vì vô giáo dục mà thành ra ăn cắp. Thấy Tình đứng trân trân, cùi mặt xuống đất thi ba lại càng nóng hơn :

— Ai dậy mày lấy tiền? Tao có đẽ cho mày tùng thi đấu, hay ăn đói nhịn khát gi?

— Ba thử hỏi kỹ lại xem...

— À, lại còn lý sự với tao hở? Nhà này còn c' ai vào đây nữa?

Rất có thể là Kiên vì chỉ có nó là hay thi thoẹt ra vào trong buồng của bố. Chị Thùy mới tai ác làm sao, đem treo ngay cái áo của Tình lên mạc của ba. Tình ngay lý gian, biết nói làm sao bây giờ?

Lúc Kiên về ba cũng gọi vào buồng. Ba hỏi chừng như lấy lệ :

— Kiên, sáng ngày con có vào buồng ba không?

Mắt Kiên thoáng một眼科. Nhưng nó đã bình tĩnh bảo :

— Sáng nay con đi học trước anh Tình k'ia mà.

(lọc tiếp trang sau)

nhà bán Kiên thuốc Chuyên Môn
PTIQUE SCIENTIFIQUE
LUNETTERIE
12. PHAN THANH GIÂN SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.



dù hạng: Nhì - Nhất - Ngang
214 DIXMUDE - SAIGON



Đừng lây lát nữa !

SỨC KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG I HOÀN

CỬU LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và
thích làm việc hơn trước

CỬU-LONG-HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC VỎ-BÌNH-DẦN-CHOLON



NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vinh Lộc

— Còn cãi nữa thôi ?

Ba hầm hầm hắt hầm hỏi Tình. Tình nhìn Kiên. Nét mặt thẳng em thoảng một vẻ mừng rõ. Ba hầm hừ :

— Thẳng này thế mà to gan.

Tình uất ức bảo :

— Con chưa bao giờ ăn cắp tiền của ai hết.

— Còn gần mãi cõi lên mà cãi à ?

Ba sững sốt như định hặt tai Tình. Tình sợ hãi lui lại một bước. Ba vẫn hầm hừ :

— Hừ ! Dám cõi gan lấy gọn một trăm bạc của người ta. Ông điềm mặt Tình dồn từng tiếng :

— Không tim ra trăm bạc giả tao thi đừng có trách...

— Cái gì thế ba ?

Thùy đã lên từ lúc nào. Vừa thoảng nghe ba gắt gỏng, Thùy kinh ngạc hỏi. Ba nói :

— Có trăm bạc đẽ trong túi áo, sáng ngày ra biển đâu mất.

— Ba đã tìm lại kỹ chưa ?

— Còn đâu nữa mà tìm. Ban sáng mày có trông thấy đứa nào vào buồng tao không ?

— Con không thấy.

— Chỉ có thẳng Tình thôi. Chứ không ai vào đấy. Nó bỏ chiếc áo sơ mi ở trên mắc áo.

— Hôm qua vội nên con treo tạm áo của em Tình lên mắc của ba.

— Vì thế nên mới biến mất một trăm đồng bạc !

Thùy ngó em ái ngại. Mắt Tình râu râu như muốn chứng minh nỗi oan ức của mình. Thùy liếc nhìn Kiên. Cô bắt gặp vẻ mặt hơi bối rối của thẳng em nghịch ngợm. Nếu ba có mất trăm bạc thật thì người đáng ngờ nhất là cái anh chàng hay ăn bớt tiền mua sách vở này Tình ngay thật lắm. Có lần Tình đi mua bút, mực còn thừa năm xu mà Tình không biết, cũng đem trả lại.

— Ba có chắc em Tình lấy không ?

Mày lại còn bệnh nó hả ?

Thùy chột hởi.

— Sáng ngày Kiên có vào buồng ba lấy gì không ?

Bị hỏi bất ngờ, Kiên dăm ra lúng túng :

— Có. Vào buồng lấy... cái cặp...

Nhưng ba vẫn một mực buộc Tình :

— Từ giờ đến chiều không tim ra trăm bạc trả tao thi đừng có mà về nhà.

Tình không biết mình oan ra làm sao nữa, lảng lặng đi ra. Thùy nhìn theo, ái ngại. Kiên cũng nhận dịp lánh theo.

Bữa cơm hôm ấy vắng mặt Tình. Anh bỏ nhà đi, vì không biết làm sao tim cho ra trăm bạc của ba mất. Tình nhớ đến bộ điệu lúng túng của Kiên. Ít lâu nay Kiên thường hay khoe với Tình là ở trường có mấy đám súc súc Kiên đánh và được luôn. Trong túi nõi lúc nào cũng rủng rỉnh xu, hào. Ba và Thùy chẳng biết một gi hết. Nếu ba mất trăm bạc thật thi có thè là Kiên đã lấy. Kiên xưa nay đã chẳng hay bớt tiền sách đẽ ăn quà và đánh đáo ở trường ư ? Nếu bảo là vô giáo dục thi chính Kiên mới đáng mang danh tử áy. Đó là một phần lỗi ở ba.

Ba đi suốt ngày có bao giờ để ý đến lũ con Thịnh thoảng ông hỏi chúng nó qua loa lấy lệ. Ông khuyên răn chúng cho phải phép. Ông chưa bao giờ nghĩ đến sự giáo dục đêng hoàng cho lũ con ông. Công việc ấy ông phó mặc cho thầy giáo ở nhà trường. Mà nhà trường thì ngoài giờ học, bài vở ra thầy giáo có bao giờ để ý đến

ĐỜI MỚI số 132

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vinh Lộc

những trò giải trí của đám học trò. Thành ra cả gia đình và học đường hai bên đều trút trách nhiệm giáo dục con em lẫn cho nhau.

Tình lang thang đến nhà Đạm. Lúc ấy nhâm bữa cơm trưa. Thấy Tình đến vẻ mặt rầu rĩ, Nhàn, em gái Đạm mời hỏi :

— Anh Tình hôm nay làm sao lại rủ anh Đạm đi học sớm thế ?

Thường thường hai đứa hay rủ nhau đi học.

Tình kể hết cho Đạm nghe câu chuyện vừa xảy ra ở nhà Đạm kể lại cho mẹ nghe. Bà mẹ hỏi Tình, ân cần : Châu đã ăn cơm chưa. Ngồi vào đây ăn một thè, cho vui.

Đói bụng nên Tình không từ chối gì nữa, lên giường xới cơm luộn. Bữa cơm nhà nghèo thanh đạm chỉ có bát rau luộc, chút nước mắm, một đĩa tép rang. Tuy thế Tình ăn rất ngon miệng. Chúng nó chả dàn học trò thợ thuyền mà.

Ăn xong Tình ngủ trưa lại nhà. Lúc đi học, bà mẹ Đạm khuyên dỗ Tình :

— Thôi, chiều cháu cứ về nhà đi. Ba dọa thế thôi. Chứ việc gì đến nỗi phải bỏ nhà không dám về.

Thùy đón Tình ở cửa. vẻ lo lắng hiện trên nét mặt.

— Ba có hỏi gì tôi không ?

— Sao em lại bỏ ăn mà đi thế ? Ba giận lắm.

Thùy không dám nói cho em biết là ông bố đã dọa tổng cõi Tình. Thùy cho là câu nói ấy xảy ra trong một phút nóng giận. Thùy chỉ an ủi em :

— Chị biết, Tình oan. Nhưng ba cứ một mực dỗ riết cho thi biết cái làm sao ?

— Tôi chắc là Kiên nó đã lấy tiền của ba ..

— Chị đã gạn hỏi nó nhiều lần. Nó nhất định chối đây đây ?

— Chị có biết ít lâu nay nó hay đánh xúc sắc ở cồng trường không !

— Đề chị phải về mách ba cho nó mới được. Trăm bạc của ba đúng cu cậu lấy rồi chứ chẳng ai vào đấy nữa ? Thảo nào thấy cu cậu cứ lục lục suốt buổi trưa, lục lục ngăn bàn mãi... Trưa nay em ăn cơm ở đâu ?

— Ở nhà anh Đạm. Em chỉ sợ chiều nay về ba đánh.

— Đề chị nói cho. Chị sẽ mách tội thẳng Kiên.

— Nhưng ba bệnh nó chảm chắp. Ba cứ nhất định buộc chết cho tôi. Chị vào lấy hộ tôi mấy cái quần áo...

Thùy nghe thấy giọng em đầy căm giận và quyết ý thi hốt hoảng lên :

— Bỏ nhà đi ? Đừng dại dột thế, Tình !

Nhưng hình như Tình đã nhín từ lâu, bây giờ đến lúc bật lên :

— Tôi khõ lâm rồi. Chị không biết sao ! Bây giờ ba lại buộc tội tôi ăn cắp, ba chửi tôi đồ mất dạy. Ba còn dọa đuổi tôi đi nữa...

— Ba có dọa đuổi em đi bao giờ.

— Ba chẳng bảo không tim ra trăm bạc thi.. đừng có mà về nhà !

Thùy đứng ngây ra không biết nói làm sao nữa. Lát sau, Tình lại dứt :

— Chị vào lấy quần áo hộ tôi đi.

Lúc đó Kiên về. Nó bảo ngay Tình :

— Ban trưa anh bỏ nhà đi ba bảo hổ mà về ba tổng cõi đi !

(đọc tiếp trang sau)

ĐỜI MỚI số 132

Thuốc ho trái nho
PECTO-CHERRY

TRỊ HO, NGỪA LAO
CHO NGƯỜI LỚN &
MÀU ĐỎ HỒNG, MÙI THƠM NGỌT
RẤT ĐỄ UỐNG

Dai-ly tại Việt-nam
NHÀ THUỐC KIM QUAN
SỐI CHỢ MỚI - SAIGON

Binh BAN tuy dü! Đứng sở!
Nếu quý Ngài biết dùng loại thuốc :
ĐẠI-DỨC TIÊU BAN LỘ



TỔNG CUỘC : 372, Đại lộ Đồng-Khánh — CHOLON
CHI CUỘC : 103, đường Delaporte — NAMVANG

Thùy lướm em :

— Còn tội của mày nữa. Chỗc nữa ba về thi sira soạn ăn đòn.

Kiên nguyệt dài chí một cái rồi vùng vằng đi vào. Thùy bảo Tình :

— Thôi vào đi, đừng có dai dột thế.

Đợi cho Thùy vào Tình mới bỏ đi.

Tình lại đến nhà Đạm. Anh bảo với mẹ Đạm :

— Ba cháu đuổi cháu rồi!

Mẹ Đạm kinh ngạc nhìn anh :

— Chết chửa ! Thật ư cháu ?

— Không phải ba cháu mà là cha đương của cháu thôi. Đến lúc ấy bà mẹ mới chợt hiểu cảnh ngộ Tình. Đóng thời bà bỗng bấn khoán :

— Thế bây giờ cháu định đi đâu ?

Bình tĩnh gã con trai bảo :

— Cháu muốn nhờ bác xin cho cháu đi làm nhà máy. Lúc ấy, cha Đạm cũng đi làm về. Ông lột chiếc áo tây xanh váy treo lên mắc, chậm rãi hỏi Tình :

— Thế nào, cháu đã về nhà chưa ?

Mẹ Đạm kẽ hở đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong ông cũng hỏi một câu y như bà vợ. Tuy thế ông lại bảo thêm :

— Tình cảnh của cháu nên suy nghĩ kỹ. Bây giờ bỏ dở dang việc học thì uổng phí công mấy tháng trời đi.

— Thưa bác cháu đã nghĩ kỹ rồi. Cháu lại nhờ bác xin cho cháu đi làm.

— Làm thợ vắt và lấm, liệu cháu chân tay học trò có kham nổi không ?

Mẹ Đạm thi bảo :

— Nhà bác tuy nghèo thật nhưng cũng chẳng hép gì mà không dễ cho cháu ở được. Nhưng cháu còn nhỏ, bác muốn cháu hãy suy nghĩ cho cẩn kẽ, kèo sau này hối bất cập.

Cha Đạm tiếp :

— Hay cháu thử về nhà xem ra sao đã.

Tinh về khi nhà đã lên đèn. Nhìn qua cửa sổ anh thấy u già đương dọn mâm. Thùy đương lúi húi ở bên bàn nước gần cửa. Tình gõ se se lên cánh cửa. Thùy hỏi :

— Sao mãi bây giờ em mới về ?

— Ba có nhà không, chị !

— Ba về ăn cơm xong lại đi đánh lô tôm rồi.

— Ba có nói gì tôi không ?

(còn tiếp)

Xem Đời Mới từ số 122

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả
và tay giả để ráp thay những
chân cụt và tay cụt. Theo đúng
phương pháp của những nhà
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quản
y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

QUÁN QUẦN TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIÊU QUẦN tửu điểm

Téléphone : 580

Số 440, đường
Marins — CHOLON



Dầu
Cù-là

MAC-PHISU

GỐC MIỀN-DIỆN



LA FILLE SANS HOMME

— (TIẾP THEO TRANG 33) —

Tại sao em lại nhận ?

— Không... em có nhận đâu, nhưng hắn cứ gửi đến. Hắn là người đã giúp đỡ nhà em nhiều. Anh đã bao giờ biết đó là ai chưa ? Em thì em biết đó là thế nào rồi... chỉ vì đó mà thôi (!) Anh đừng nghĩ tôi chuyện đó làm gì nữa, hãy quên đi là hơn...

André dậy trước, sửa soạn về tàu. Anna nằm chờ sau một đêm thỏa mãn, mắt nàng hé mở :

— Anh về tàu đây ư ? Đề em đi tiễn nhé.

Anna tung chăn vùng dậy. Cả hai dắt nhau, song vai ra bến.

Tấm bảng quảng cáo dán hình Anna mặc áo hở dùi lại hiện lên sừng sững trước cổng ngắn. André tức giận xé tan mảnh giấy rời vào cổng,

Hai người lại men theo hàng rào sắt. André nói dồn dập :

— Anh yêu em hơn hết cả nhưng cũng chính vì yêu em nên mỗi khi gặp mặt em trên những tấm quảng cáo là anh lại hình dung thấy khuôn mặt khắc ố của những người thợ ảnh đã soi mói ngắm em. Bao nhiêu hình ảnh hắc ám luôn luôn nỗi lên đè vò xé tâm tư khiến anh không thể quên được.

— Anh nói có lý lắm.

— Gia đình anh, bố mẹ anh chỉ có thể công nhận được những người con chịu nằm trong khuôn khổ.

— Họ nghĩ như vậy cũng phải.

— Nhưng, anh sẽ che chở cho em. Anna lùi vài bước, tay chơi với, nàng nắc lên :

— Thôi... vĩnh biệt André.

Bóng Anna khuất dần, André nắm lấy song sắt, kêu thất thanh :

— Anna... Anna...

* * *

Mái miết chạy, tới đầu đường, nàng gục mặt xuống thành tường nức nở, tên chủ tiệm quảng cáo, kẻ đã phá phách dời nàng, từ đường hầm bước lên, buông giọng hờn dủi, liền bị nàng choảng cho một trận tai bồi rồi nức mắt càng tuôn nhiều hơn nữa.

Kè từ hôm từ biệt André, Anna sống một cuộc đời tăm tối.. tên phú gia Antonio sẵn sàng chờ nàng trong tất cả mọi lúc. Hắn cho xe ghé tận công và khoác tay nàng đi chơi, đi ăn, đi thăm hăng cá, đi xem đất làm nhà và giới thiệu với tất cả mọi người là minh sắp cưới Anna.

Đêm hôm đó, sau buổi đi ăn, hắn cho xe ngựa đưa về tận nhà, khẩn

khoản xin theo vào giây lát, mặc lời cự tuyệt sốc và thẳng cánh của Anna. Hắn lết theo, gục mặt xuống gấu quần nàng để xin một « cử chỉ an ái » nhưng vẫn không được, hắn rit lên :

— Anna. Tôi cũng có một tình yêu nồng cháy như người khác chứ. Tất cả những công việc mà tôi xây dựng bấy nay cũng chỉ vì nàng mà thôi. Không có nàng đời tôi không còn một thi vị nào nữa.

— Không thể thế được. Đối với sự chênh lệch tuổi tác quá nhiều.

— Anna... hãy ban cho tôi một... cái hôn thôi.

— Không thể được.

— Tại sao cô có thể hôn được tất cả mọi người mà cô không thể hôn được tôi.

Những tia dục vọng trào trên khuôn mặt, hồn lồng lên như một con vật, vồ lấy Anna, nhưng nàng đã đẹp khôi, chạy nhào ra cửa.

Bầu tóc rã rượi, thân hình tiêu tụy, ngực mở cửa giữa sự sừng sót của cả gia đình. Bố mẹ anh em đều tỏ vẻ hân hoan. Bà mẹ giọng đầy triu mến :

— Mẹ biết là con sẽ trở về. Vẫn dành riêng cho con một buồng trên gác.

Anna vụt tươi nhu con sơn ca, chạy tót lên gác. Nàng mở nhẹ cánh cửa số... thành Naples thơ mộng với những tòa nhà san sát bao bọc bởi núi non cùng cây cổ lão lợi hiện ra trước mắt... Anna rũ mở tóc bóng mượt, ngày ngắt nhìn cảnh vật, giọng nàng trầm tư :

— Sau những bức tường kia chắc cũng có những thiếu nữ đang dở như tôi, nhưng ngày mai họ cũng như tôi sẽ kiếm được một người chồng theo ý muốn.

Nụ cười mỉa mai chua chát nở trên khuôn mặt xinh tươi, tay nàng khép lại như nắm lấy cả một dĩ vãng vời vía xưa qua.

DUY MỸ

Giá báo Đời Mới dài hạn
ở Nam Việt và quần nhân
(cả nước phi)

1 tháng 20\$ 3 tháng 60\$
6 tháng 120\$ 1 năm 240\$

Bưu phiếu xin đề tên Ô. Trác Anh.
Hộp thư 353 Saigon

CHỈ CĂN VÀI HỘP

ĐẠI BỒ

NGŨ TẶNG TINH

LA-VẠN-LINH

là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại

Ăn không ngọt, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, di ứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài !

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tạng Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngọt
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biết
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ
đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tạng Tinh
La Vạn Linh được nổi tiếng nhất.

Tὸn; phát hành

Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON

Có đà bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX

Bạn đep thêm và để tắm gội

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :

1.— / gói

BEKINAN Tiên

(Euquinine active)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— / hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine active)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



DÙNG NĂNG LỰC CỦA ÁNH NẮNG MẶT TRỜI

CÁC nhà bác học Hoa Kỳ bắt đầu tin tưởng rằng trong một thời gian gần đây nhân loại sẽ có thể sử dụng ánh nắng mặt trời một hình thức năng lực thiên nhiên dồi dào nhất để chạy máy và sưởi ấm nhà cửa.

Mới đây, một nhóm chừng 40 nhà bác học có tên tuổi nhất trong ngành « thiên năng » đã họp hội nghị tại Đại Học Đường Wisconsin để thảo luận về những vấn đề và khả năng dùng sức mạnh của ánh nắng mặt trời.

Hội nghị này đã làm sáng tỏ được hai điều chính. Một là : có nhiều nhà bác học hiện đang làm việc trong bóng tối để thí nghiệm mọi phương pháp áp dụng ánh nắng mặt trời, trên một quy mô rộng lớn. Hai là : nhiều phương pháp đã tiến tới mức sắp có thể đưa ra thực hành.

Một kỹ sư chuyên về nhiệt lực học thuộc Công Ty chế tạo Máy bay Consolidated Vultee tường trình rằng hằng ông đã thành công với những phương pháp dùng ánh nắng mặt trời, tạo những sức nóng cao độ (2 670°) để thí nghiệm động cơ phản lực.

Công ty này muốn tìm xem chất ceramic có chịu đựng được sức nóng cao độ, và áp lực, hơn là kim khí hay không ?

Hiện nay giới bác học còn đang thí nghiệm hai phát minh mới, một là chiếc động cơ 5 ngựa chạy bằng sức nóng mặt trời, hai là chiếc lò sưởi trong nhà dùng ánh nắng mặt trời. Nhà bác học Charles Abbot, thuộc viện Smithsonian ở Hoa Thịnh Đốn đã mô tả kiểu động cơ chạy bằng sức nóng của mặt trời. Ông tuyên bố rằng một kiểu máy nhỏ chạy bằng ánh nắng mặt trời để cung cấp sức nóng và ánh sáng tại nông trại, hiện đã có thể chế tạo được để đưa lên tàu thuyền, và trong một năm nữa đã có thể mang ra dùng thí nghiệm. Ông còn cho hay rằng đến khi chế tạo được nhiều, thi chiếc máy này trị giá độ 1000 mỹ kim mà thôi.

Điều trở ngại lớn nhất cho vấn đề chế tạo một chiếc lò sưởi dùng trong nhà là khuyết điểm không tích trữ

được năng lực của mặt trời. Điều cần thiết là một phương pháp hoàn hảo để tích trữ năng lực mặt trời chiếu ban ngày hầu sử dụng ban đêm, và những khi vắng bóng mặt trời. Cho đến nay, vẫn phải dùng những máy phụ thuộc trong thời gian không có mặt trời.

Một chiếc lò sưởi dùng trong nhà chạy cả ngày lẫn đêm đã được bà Maria Telkes thí nghiệm tại Đại Học Đường Nữu Ước. George Lof, cố vấn phòng thí nghiệm đã từng tuyên bố rằng ông tin chắc chỉ trong vòng 10 năm nữa, lò sưởi dùng trong nhà chạy bằng ánh nắng mặt trời sẽ được đưa lên thị trường tiêu thụ.

Theo lời Farrington Daniels, Chủ tịch Công ty chế tạo Hóa Chất Hoa Kỳ, thì trong tương lai, có thể là « nguyên tử năng, đòi hỏi nhiều tiền hùn vốn, sẽ được sử dụng tại những trung tâm phát điện lực rộng lớn. Một mặt khác, đối với những trung tâm phân phát điện lực nhỏ hơn, có lẽ dùng năng lực của mặt trời thuận tiện hơn.

Giữ cho giày quý Bà mới mai
Phản HẢI QUANG
trắng, mịn không dính quần áo.

ĐÁNG TIN CẬY



Pharmacie
HUỲNH-VĂN-HÚY
Ex. Pharmacien Principal de L'A.M.I.
N° 117 Boulevard Bonard
SAIGON

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ
Thuốc mới, giá rẻ — Tiếp rước vui
về mau mắn.

ban đầu, lấy từ quang tuyến ngoại tim.

Các nhà bác học còn tường trình cả những phương pháp điện học để tích trữ năng lực của mặt trời. Người ta đề bình diện hướng về phía mặt trời, những pile điện thu ánh nắng rồi chuyển điện lực sang phia pile điện trong bóng mát.

Còn một phương pháp nữa, người ta dùng hai lá kim khí dẫn điện nối liền với nhau. Ánh nắng mặt trời đốt nóng một lá. Lá kia vẫn nguội. Kết quả là một luồng điện nhỏ được chuyển vận. Làm được như vậy rồi, người ta chỉ việc thay thế chất kim khí dẫn điện hay dùng một búp hợp kim nào khác có thể sản xuất được một mực điện áp (volage) cao hơn, khi nối liền hai thử kim khi chuyển điện.

Vấn đề thu hút và sử dụng năng lực của mặt trời liên can tới đủ mọi ngành khoa học. Thành phần các nhà bác học đến dự hội nghị Wisconsin gồm có đủ cả : hóa học gia, chuyên viên khí tượng và chuyên viên các ngành khác nữa. Ai nấy đều góp phần công lao mở rộng thêm kiến thức của nhân loại, hầu sử dụng nguồn năng lực thiên nhiên bao la, tức là ánh nắng, mặt trời hằng ngày cống hiến cho chúng ta.



Đè được CHÂN LY HÓA đời
mình nên xem tạp chí
TÌM HIỂU

THÔNG-THIÊN-HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-đức, không
đảng-phái Tim Chân-lý và Truyền-bá
Chân-lý

Giải-quyet nhiều vấn-de khó-khăn
khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì ? và Sứ
mạng của Ta đối với Ta, đối với
Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chơn-lý.

Đồng-bảo, Công-chức, tư-chức,
thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim
Hiểu Thông Thiền Học.

Bao-quán : 35 đại-tá Grimaud-SAIGON
Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUẤN
Chủ-bút : NGUYỄN-THỊ-HAI

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục
TẠI NHÀ KHIẾU VŨ

GRAND MONDE

Do cặp tài tử

ROVITAS

TRÌNH BAY

TÊ BẠI, PHONG THÁP và tất cả các bình do máu xấu
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu 39 Nguyễn an Cư

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ
thầy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, tré
vui và mau lén cân — Cố đ沽 bán khắp nơi đại lý Ta và Tàu.

10 đồng 1 hộp có cả bột que

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
l ve đầu TÙ BI

Chú trị con nít, ho nóng, làm kinh, Bú không tiêu, sinh bụng.

Sài, dẹn, ghẽ, lở thối lỗ tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tàu

Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON-SAIGON

SÂM
NHUNG

CƯỜNG HUYẾT TINH

Dung được phẩm hảo hạng, bào chế rất
tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi
bồi lại não cân hưng vượng, thêm tuổi sống
lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt để
tho thai. Khi sanh rồi, Huyết xấu, tay
chân lạnh, tê nhức, nên dùng phục hồi
sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng
cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam
Phụ Lão Ấu trường phục.

Cường huyết tinh

Nhản « Thần hổ » sống đầy đủ sức lực
khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường

Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON



Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

Golden Club



BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »



Bao Nghi An



Hoàn-cầu Dược Phòng
99 Quai de Belgique—SAIGON

CÓ BÁN KHẨP NƠI

— TRANG 42 —

THỜI TIẾN

(tiếp theo trang 5)

TUẦN VÙA QUA thời cuộc Á chau vẫn còn bị mờ tối bởi tình hình khẩn trương giữa quốc cộng Trung Hoa, trong vấn đề Đài Loan. Nhưng trận pháo chiến dữ dội Kim Môn và Hạ môn, kéo dài trên 12 ngày rồi; Bắc kinh tuyên bố quyết đỗ bộ Đài Loan và các yếu nhọn ở Đài Bắc cũng tuyên bố rằng lúc này là lúc quốc quân phải giải phóng đại lục. Tình hình rất khẩn trương. Các nhà quan sát lo rằng Trung Cộng sẽ thừa cơ hội nước Mù đang bận lòng về cuộc bầu cử tối, mà đánh Kim Môn rồi tới Đài Loan.

**

SAU CHÓT có hai vụ thiêu tai lớn cần phải ghi trong tuần qua. Thành phố Orléansville ở Algérie lại bị địa chấn lần thứ hai nổ. Lần đầu chết trên 1300 người. Lần thứ nhì số nạn nhân thiệt mạng cũng có tới một trăm. Kể đến Nhụt bồn bị bão lớn: 32.000 nhà ở đảo Kiou Siou bị sập đổ. Song Tokio được thoát hiểm.

KHÁCH QUAN

Hộp thư tòa soạn

Bạn Trần Hầu Nam (S.P. 4077) :

Ý kiến bạn rất xác đáng. Chúng tôi cũng đã từng nghĩ nhưng không thể thực hành được. Những bạn nào đã muốn học nhạc, chắc họ sẽ mua hẳn những loại sách dạy về nhạc hoặc tìm thầy thụ giáo. Hàng tuần, đăng lên một trang, ít quả. Cám ơn bạn.

Bạn Bùi thanh An (Dalat) :

Nhận dù. Hoan nghênh. Sẽ đăng. Đề tài.

Bạn Hoài Anh (Huế) :

Muốn trình bày ý quan niệm, nhưng phải mời lại thì có ích hơn. Bạn cứ gửi Thiên phong sự. Thân mến.

Hai bạn Huy Phương và Thanh Thuý :

Bạn Mộng Thành, 50 Hoàng Diệu Đà Lạt muốn biết địa chỉ để trao đổi thư từ với các bạn.

Bạn Quang Tiên (Saigon) :

Đã nhận dù bài bạn. Đề tài.

Bạn Thu Lan (Nha Trang) :

Sự thật có xứng đáng như lời khen của bạn không?

Có dịp vào Nam, xin mời ghé Tòa soạn.

Bạn Lê Anh Tân (Saigon) :

Kính thưa dù đang xem. Cám ơn bạn.

Bạn Hoàng Minh Hiệp (Sóc Trăng) :

Hàng phim đó ở Hà Nội.

Bạn Việt Hồng (Huế) :

Đ. M. luôn luôn tiếp nhận và hoan nghênh bài của bạn đọc gửi tới. Những bài không đăng được không trả lại bài thảo. Bài của bạn viết lên bì mặt giấy? Thân mến.

Giá bưu Bời Mới

dài hạn ở Nam-Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng..	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên:
Ông TRẮC - ANH
Hộp thư 333—SAIGON

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay như
47 rue Canton-Cholon

NHÀ LÀM NỆM

LIÊN SƠN

được nhiều thợ chuyên môn
đảm nhận:

Nệm giường—nệm divan—nệm ghế và
các thứ nệm kiểu mới

Nhận nệm cũ làm lại mới, giá thật rẻ

Có giá riêng: cho các anh em binh sĩ
dưỡng đường—học đường—nhà bảo
sanh và các nhà đóng giường—ở
xã gởi đến tận nhà.

41 đường Phan thanh Giản (ngã sáu)
SAIGON

BASTOS
Jule



MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường 1 Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Lanh đúc, lện rèn và làm đà nguội các khí cụ và máy móc
lặng sắt đúc gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
do ch่าง kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo—CHOLON

Có nhiều món giải trí khuê lồng kiểu kỳ bí cát mì khách thành nhá

THỜI SỰ TRONG TUẦN



(1)



12 giờ sau lúc được phóng thích, thiếu tướng De Castries ôm choàng lấy thiếu tướng Cogny.



(2)

(1-2) Một cuộc địa chấn vừa xảy ra ở Orléansville (Algérie).
Một cái tang lớn cho nhân loại



Cựu thủ tướng Anh Attlee được chủ tịch Mao trạch Đông tiếp đón nồng nhiệt trong thời gian lưu lại Bắc kinh



Lễ giao trả dinh Độc Lập cho chính phủ quốc gia Việt Nam