

Tuần báo xã hội văn hóa nghị luận

ĐỜI MỚI

WaJm
AP95
V6
D64+

SỐ 131

Từ 15-9 đến 22-9-54

CÓ NHỮNG BÀI:

* ĐÀI LOAN CÓ THỂ CHẮM
NGÓI LỬA CHO CUỘC
THẾ GIỚI CHIẾN TRANH
THỨ BA KHÔNG?

* TRAI DỊ CƯ — Phóng sự

* TRONG CUỘC CHẠY ĐUA
LÊN CUNG TRẮNG, NGA
VÀ MỸ BÊN NÀO SẼ ĐÉN
ĐÍCH TRƯỚC NHẤT?



Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Hộp thư Tòa soạn

Bạn Trần Ngọc Quán (Đà Nẵng) :
Ngoài những bài đã đăng, tòa soạn không
còn nhận thêm được những bài khác. Thân
mến.

Bạn Minh Phương (Huế) :
Tâm sự. → En bến Hà → Ngày hồi
hương của bạn là nhận đủ cả. Đa tạ.

Bạn Sóng Hồng (Hải Phòng) :
Sóng sình tiếp nhanh. Thơ bạn có nhiều ý hay,
lời thơ đẹp. Sẽ có dịp đăng. Đa tạ.

Bạn Huệ An (Huế) :
Đã tái ấy nhắc đến nhiều rồi. Bạn tìm một
đề tài khác. Thân mến.

Bạn Yên Khanh (Cần thơ) :
Rất hoan nghênh. Cảm ơn.

Bạn Châu Minh Phương (Huế) :
Đồng ý với bạn. Nhưng đừng quên về khía
xây dựng. Chiếu ý bạn. Thân mến.

Bạn Đăng mạnh Kta (Huế) :
Không phải vì lỗi làm gì đâu. Chưa có dịp
thuận tiện. Hoan nghênh. Sẽ phúc thư. Chúc
tínhiều mừng nǎn. Thân mến. D. K.

Thanh Thảo (Sài Gòn) :
Hoan nghênh ý kiến của bạn. Rất hân
đu. Đa tạ.

Bạn Ngọc Tuyền (Chợ Lớn) :
Cô gắng nhiều sẽ có kết quả. Đề tài thơ của
bạn không mới lắm. Thân mến.

Bạn Bùi Giáng :
Gái giang hồ của bạn đã nhận được.
Đa tạ.

Các bạn Hàn Thuận (Huế) :
Bạn đọc lá thư tòa soạn đã đăng D. M. số
125 thì rõ. Chúc các bạn sáng tác và tiên
nhieu. Thân mến.

Bạn Khai Linh (Sài Gòn) :
Chưa tục bẩn được. Nếu khă quan sẽ chiếu
ý bạn. Đa tạ.

Bạn Hoàng Thùy Mai (Huế) :
Bà nhận dù. Vẫn bạn viết nhẹ và nhiều ý
đẹp. Nhưng đề tài không được mới lắm. Nên
để cho Hoàng T. T. chết ir? Nên huống đến
phản xây dựng những câu chuyện lành mạnh
và mới lạ hơn. Chúc bạn tiến nhiều.

Bạn Huy Phương :
Không phải G. T. phụ trách mục ấy. G. T.
Bạn Tình Mặc (Saigon) :
Hoan nghênh. Loạt bài của bạn, đều nhận
được cả. Đa tạ.

Bạn Minh Tuyền (Huế) :
Bạn thắc mắc thế cũng phải, ngoài ý
muốn của Tòa soạn. Bạn xem D. M. số 114.
Tử cầm một tờ báo ngoại quốc mà xem. Bạn
cứ gửi. Tin tưởng có những sáng tác khác
mới của bạn. Thân mến.

Bạn Hiền Sinh (Long Xuyên) :
Hoan nghênh. Sẽ có dịp đăng. Cảm ơn.

Bạn Trương Mai Hiển (Huế) :
Rất cẩn trọng đọc thư bạn. Thơ & Quá tôi
của bạn đã nhận được rồi. Đang xem. Đa tạ.

Bạn Vlongn (Đà Lạt) :
Nếu khă quan sẽ chiếu ý bạn. Tên bạn khó
đọc quá. Thân mến.

Bạn H. L. Lương (Đà Nẵng) :
Lời thơ nhẹ và đẹp lắm. Có bạn muốn phò

Đời Mới cũng đã nhiều lần cùng với các bạn bàn luận về Thơ, kỳ này,
Tòa soạn nhận được ý kiến nhận xét của bạn Tôn thất—Quán về thơ
Đường. Tòa soạn vẫn dành hẳn ở trang này để đăng mọi ý kiến quý báu
của khắp các bạn về mọi vấn đề.
Lần sau, chúng tôi sẽ đăng nhận xét của bạn Thành Thuyền góp bàn về
thơ tự do. — L. T. S.



GIỮA lúc thời cuộc đương cuộn sóng, đưa những bão dịch Đường
thì ra, hẳn có bạn cho rằng kẻ này định đi ngược giòng thời đại chăng?
Thưa không.

Nếu ta đứng trên quan điểm cũ, xem thơ như một trò chơi trong tay
các vị túc nhỏ lúu trúu hưu, thì lập luận trên kia xem ra đúng.

Song, xét Đường thi theo một quan điểm mới thì ta thấy rằng thơ
Đường chất chứa một tình thần nhân bản rất sâu đậm. Ta không thể kinh
ng ngạc khi nghĩ rằng có những bài thơ cấu tạo cách đây hàng trăm năm thế kỷ
nay vẫn còn rung động chúng ta một cách mãnh liệt.

Thật vậy, vượt hẳn tính cách địa phương thơ Đường đã nỗi lên
những lối cảm nghĩ của con người không phân biệt màu da hay giới cấp,
do đó nó có tính cách rất người.

Trong đường thi, ta gặp lại con người muôn nơi và muôn xít: ta
gặp một tiếng khóc, một nụ cười rất quen thuộc, tình bê bạn, lòng yêu thiên
nhiên, nỗi vui chan chúa, giọng buồn thiết tha, nỗi đau khổ của vị anh hùng
khi thất thế, vẻ hưng thịnh của những triều đại, tất cả tâm tình con người
trong xã hội, trong mọi xã hội đều được trải ra trong những văn chương ngọc.

Kỹ thuật cũng thật là sắc bén. Tám câu hay bốn câu, lời rât dẽ
dài mà bao ú bao tình như chung đúc lại, tình cảm tiết lộ tự nhiên, ý thơ
chảy rát rào như dòng suối không hề có một trở lực ngăn cản. Ở đây, ta
không hề gặp tính cách khô khan ướt lệ của Không Giáo nữa mà chỉ gặp
lại nỗi vui buồn, hồn giận của con người thực tế mà thôi. Nhưng những
bài thơ kia vẫn là sản phẩm của một triều đại nhất định (đời Đường) ở
một xã hội nhất định (Trung Quốc). Cho hay, đi sâu vào tình thần dân tộc
ta đã gặp lại bản thể con người muôn nơi, muôn xít. Do đó phiên dịch lời
thơ trên kia ra Việt ngữ không phải là một chuyện dễ. Làm sao vừa giữ
được tính cách nhân bản vừa lột hết nguyên ý theo tình thần Việt nam, đó
là tất cả một vấn đề.

TÔN THẤT QUÁN

nhạc bài thơ đó, bạn nghĩ sao? Thân mến.

Bạn Dương Thuần :

Lời thơ bạn cũng có ý đẹp. Nhưng một vài
diễn cũ, thành sáo. Chúc bạn tiến nhiều. Thân
mến.

Bạn Ngọc Đức Chương (Huế) :

Đa tạ tấm lòng sốt sắng của bạn với D. M.
→ Đời → buồn quá! Phải có nghị lực mà phản
chấn tranh đấu với → Đời → chờ. Tim đẽ tái
lành mạnh hơn. Chúc bạn tiến nhiều. Thân
mến.

Bạn Bình Phương (Huế) :

Nếu bạn muốn có đủ số D. M., bạn cứ gửi
thư và ngàn phiếu về ty quản lý. Thân mến.

Bạn Thế Việt :

Rất hoan nghênh ý kiến của bạn. Chúc bạn
thành công và sáng tác nhiều. Thân mến.

Bạn Trần Nhât Hoan (Huế) :

Mỗi lâm — Khà quan — Cầm động — Tiến
niêu. Thơ — Truyện đều nhận được cả —
Chúc chóng khôi nhé. Thân mến.

Các bạn :

Đàm Quang, Thiều Hoa (Tourane)

Quang Sinh. (K. B. C. 4580)

Hoài Phong, Ngô Đức Bôn (Huế)

Phương Liên (Huế), Hồ Cẩm (Đà Nẵng)

Hồ Quý Chánh, Phượng Nguyên, Cao Hoài,

Ngọc Hiền :

Bài các bạn, đã nhận được. Đa tạ.



Thống trị sướng hay bị trị sướng?

AI cũng cho rằng thống trị sướng, bị trị khổ. Cũng như người
làm công than rằng mình khổ, chủ mình sướng.

Nhưng, khi ta gần người thống trị thì nghe họ nói họ khổ lâm;
chẳng khác nào các ông địa chủ trước đây lúc nào cũng kêu rêu
rằng mình phải lo hết, lo lúa mùa, lo cho gia đình dân cày ăn sống,
lo nắng lo mưa, lo nước lớn nước nhỏ, họ kè một "độc" những
nỗi lo âu của họ.

Hỏi ra thì hai bên, đảng nào cũng than khổ. Như vậy thì ai
sướng? Bá Đương xét đến cái khổ cái sướng của con người nhận
ra cái lé sau này là hai bên, bên nào cũng sướng cũng khổ. Chỉ có
khác nhau ở cách sướng và cách khổ.

Trong hoàn cảnh một xã hội vô tổ chức thì người thống trị cũng
như người bị trị đều quan niệm sai lầm về hạnh phúc của con
người. Cầm quyền hay có của chưa phải là sướng. Cái sướng được
sai khiến kè khác, được ăn nhiều ở rộng hơn người cần lao là cái
sướng của hạng người bắt trại, nếu không nói là ngu. Cái khổ vì bị
sai khiến, vì túng thiếu, vì bị bóc lột, là cái khổ rõ rệt hai mặt vật
chất và tinh thần. Nhưng ham muốn thống trị để được sung sướng
là một sự ham muốn lạc hậu. Và kẻ thống trị hay một nhà tư hữu
than thở mình khổ vì phải lo cho người bị trị là sự than thở "láo".
Họ có khổ chẳng vì họ không biết hưởng thụ, và sự hưởng thụ của
họ là sự hưởng thụ của kẻ sa đọa.

Nhân đọc bài « nhân dân trị » của chủ nhiệm, Bá Đương có tìm
ra một biện pháp trị được cái bệnh khổ của hai hạng người ấy.

Ấy là biện pháp « vô trị ».

Sẽ có người lên tiếng rằng vô trị là loạn. Không, bất trị mới
loạn, còn vô trị là trật tự, là an nhàn, tức là sung sướng.

Thế nào là vô trị? Là không ai trị ai, là làm cho ai cũng tự trị,
để sống cảnh tự trị chung. Bạn sẽ cho là rắc rối lâm. Có gì khổ đâu
Bạn. Bạn hãy thí nghiệm nhé. Ở nhà Bạn, Bạn bắt đầu trị lấy Bạn,
vợ Bạn bắt đầu tự trị, con lớn Bạn cũng tự trị lấy nó. Cả nhà tự trị.

Nhưng, Bạn sẽ hỏi làm sao bắt người ta phải tự trị? Phải dùng
phép phù thủy chăng?

Cũng không. Chỉ có cái phép tình ái. Cho nên thằng tôi gọi vô
trị là tình trị, bởi vì ai ai cũng thích bị tình ái trị.

Bằng chứng là từ ngàn xưa các bậc anh hùng đều bị tình trị.

Bá Đương

CHỦ NHIỆM: **TRẦN VĂN ÂN**
QUẢN LÝ: **TRÁC ANH**
117, đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
Điện thoại: 793 Chợ Lớn
Hộp thư: 353 Saigon

THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?

● TIN TỨ MỘC SON, ngày 31-8 cho hay việc trao đổi thi hài quân đội đồng minh và Cộng sản đã bắt đầu. Có 4000 thi hài quân đội đồng minh và gần 15.000 quân Cộng. Thi hài tử sĩ được gởi về nhà trong giây cao su đặt trong những lều vải.

(Paris Presse l'Int.)

● Ở TÂY BẮC có tin đồn bộ trưởng ngoại giao Đông Đức, bác sĩ Lothar Bolz đã trốn qua Tây Đức. Nhật báo quan trọng "Hamburgische Bild-Zeitung" đưa tin này ra với những tin tức lớn. Người ta còn bảo rằng Lothar Bolz vượt biên với láng phi cơ

Tin trên đưa ra không đúng hoặc sớm quá. Bolz còn có mặt ở Weimar trong cuộc hội nghị đảng quốc gia dân chủ ngày 30-8.

(Paris Presse l'Int.)

● TIN TỨ ĐÀI LOAN cho hay hôm 3-9-54 giàn đại bác Trung Cộng thuộc bộ đội phòng vệ duyên hải Phúc Kiến đã bắn ác liệt vào vị trí quân Trung Hoa ở đảo Kim Môn: Sáng 5-9, phi cơ quân tấn công bộ đội trọng pháo Trung Cộng. Hình như 1 phần lực lượng quân đã bị bắn rơi tại chỗ, 2 chiếc khác đã rớt xuống biển.

● HỘI NGHỊ phòng thủ D.N.A. đã khai mạc tại Manille ngày 6-9-54, ngoài trường mới Úc đại Lợi Casey. Tầng trưởng Liên quốc Đ. D. Guy la Chambre, ngoài trưởng Tân Tây Lan, Hải, Thái Lan, Anh và Mỹ đã lần lượt đọc diễn văn sau khi tờes thông Phi Magsaysay khai mạc hội nghị. Đại diện Anh là phó trưởng Reading.

● CLEMENT ATTLEE, trong một cuộc hội nghị báo chí ở Hong Kong có tuyên bố, theo ý khen của ông, chê đê Cộng sản Trung Hoa khoan dung hơn chê đê Cộng sản Nga.

“Trung Cộng ít khắc nghiệt hơn Nga, đây là lời tuyên bố của cựu thủ tướng Anh lúc đến Hong Kong sau 3 tuần thăm viếng Trung Cộng.”

(France Soir 3-9-54)

● TÙ THÁNG 8 năm 1953 đến 31-7-54 có 32 người Âu châu và 129 người dân Maroc bị giết trong các vụ ám sát cá nhân, 423 người Âu châu và 371 dân Maroc bị thương. Đây là lần thống kê thiệt hại trong một năm đã xảy ra các vụ bạo động ở Maroc. Bầu này đã được chính thức đưa ra cho quần chúng. Chưa kể vụ bạo động ở Fès, Petit Jean và Port Lyautay.

Cũng từ tháng 8-53 đến 31-7-54 có 372 vụ mìn sát trong tay có khí giới, 606 vụ cháy, 139 vụ lựu đạn hay bom nổ và 129 vụ phá hoại khán nhất là phá hoại đường điện thoại và đường xe lửa.

(France Soir 2-9-54)

● ĐẠI PHÁT THANH Le Caire tuyên bố hiện nay Mỹ và Ai Cập đang đàm phán một bản hiệp ước kinh tế để Mỹ có thể giúp vào chương trình kỹ nghệ Ai Cập, giúp vốn, máy móc, và các nhà chuyên môn. Theo phát ngôn viên của đại phát thanh, hiệp ước ấy “hoàn toàn về kinh tế”.

(Le Monde 2-9-54)

● CÓ TIN ông Thị trưởng Hanoi cho biết: Nếu việc tàn cư chưa xong thì nhà cầm quyền

THỜI TIẾN



AI TUỒNG Á châu tuần này nổi bật lên, được chú ý hơn Á châu vì hội nghị Đông Nam Á nhóm tại Manille giữa 8 nước có quyền lợi ở vùng này. Hội nghị khai mạc nhằm vào một lúc tình hình Viễn Đông căng thẳng.

Hai vụ đã làm mờ tối bầu trời Đông Nam Á khiến dư luận thế giới phải lo ngại:

1.— Trước hết là cuộc pháo kích liên tiếp ba ngày (3, 4, 5-9) giữa đại bác Trung Cộng ở Hạ Môn (Amoy) và đại bác quốc quân Tàu ở Kim Môn (Quemoy) và Tiểu Kim Môn (Petit Quemoy). Ngày 3-9 hai cù lao này bị bắn tới 5000 trái pháo, hơ hảm mất một pháo hạm, một khu trục tiêm kích và một tàu nhỏ. Hai sĩ quan Mỹ thiệt mạng.

Tại Đài Bắc, thủ đô Đài Loan, phi cơ lạ bay tới hai đêm liên tiếp gây xao xuyến cho nhơn dân.

Quốc quân Tàu bấy lâu vẫn cho phi cơ đặt kích vùng duyên hải Phúc Kiến; hôm 5-9 họ phải cù một phi đội 47 cái bay trên đảo Hạ Môn.

Từ hồi tháng 10 năm 1949 là hồi Trung Cộng toan dồn bộ ở Kim Môn đến giờ, cuộc tấn công cù lao này mãnh liệt hơn hết. Tháng trước, đêm 23 sang 24 tháng 8, một nhom xung phong Trung Cộng chừng 40 người đã dồn bộ lên đây và bắt vài người đưa về đại lục.

Cuộc tấn công Kim Môn bằng đại bác Trung Cộng phải chăng là trận mở màn cho cuộc dồn bộ Đài Loan như bấy lâu nay Bắc Kinh đã từng tuyên bố? Có lẽ không: Kim Môn và Tiểu Kim Môn là hai cù lao, hai cù cù tiền tuyến của Đài Loan, ở sát gần vùng duyên hải Phúc Kiến. Cho dù Trung Cộng có chiếm được hai cù cù này — đó chỉ mới là giả thuyết — muốn kéo tới Đài Loan còn phải vượt qua 130 cây số đường biển và phải đối phó với hạm đội thứ bảy của Mỹ nữa.

Các hoạt động mấy ngày nay có mục đích gây một áp lực vào Hội nghị Manille một phần và phần nữa gây ảnh hưởng vào các nước hội viên L. H. Q. mà đại hội sắp nhóm tháng tới đây. Tại đại hội này thề nào chẳng bùn đến vấn đề đại diện của Trung Hoa ở L. H. Q.

2.— Việc gay cấn thứ nhì là vụ 2 phi cơ “Mig 15” của Nga bắn rơi một phi cơ “Neptune” của hải quân Mỹ trên biển Nhật Bản ngày 24-8-54.

Việc xung đột này làm náo động dư luận Mỹ; thượng nghị sĩ Knowland, lãnh tụ đảng Cộng hòa, đã lên tiếng yêu cầu tuyệt giao với Nga. Cố nhiên Tổng thống Mỹ không nghe theo đề nghị này song cuộc bang giao Nga Mỹ đã căng thẳng thêm.

Hội nghị Manille nhóm nhầm lúc thiếu không khích hòa thuận như thế. Đầu không có kết quả mỹ mãn như sự mong ước lúc đầu, Hội nghị cũng dừng được một nền tảng cho cuộc hiệp tác tầm nước.

Thái Lan, Hải quốc và Mỹ thì muốn một cuộc liên minh như Tổ chức Bắc Đại Tây Dương; các nước khác thì chủ trương một phương thức êm dịu hơn. Trong liên minh Bắc Đại Tây Dương, khi một nước hội viên bị xâm lăng, tất cả các nước khác đương nhiên tham chiến, còn trong Hiệp ước Đông Nam Á, mỗi nước sẽ tùy tiện chiến theo Hiến pháp của mình mà giúp sức cho nước bị xâm lăng.

Hội nghị Manille còn đặt ra một cuộc viễn trợ kinh tế tương

THỜI TIẾN

tự như Chương trình Marshall ở Á châu, để giúp cho các nước Đông Nam Á khai khẩn trong nước mà năng cao mục sống của bình dân. Vì khi mà giải cấp bình dân hưởng được một đời sống thịnh thịnh hơn trước, đó cũng là một trợ lực cho sự bành trướng cộng sản vây.

Đối với Hội nghị Manille, chính phủ Bắc Kinh rất phản đối và có lời hăm dọa rằng nếu nước liên kết nào ở Đông Dương tham gia cuộc liên minh Đông Nam Á thì Trung Cộng sẽ coi Hiệp định Genève như hết hiệu lực. Hiện giờ Việt, Miền, Lào không được mời phò hợp, song chưa biết các vùng Đông Nam Á mà Hội nghị Manille tính bão vệ, có gồm một khu nào ở Đông Dương chăng? Chưa có tin gì đích xác về điểm ấy, khi viết bài này.



TÌNH HÌNH Áu Châu tuần này bị chỉ phổi bởi hậu quả của việc Quốc hội Pháp bác bỏ Cộng đồng phòng thủ Áu châu. Sau khi Hiệp ước Cộng đồng phòng thủ bị Pháp “giết chết” — theo lời báo chí thường dùng — Ông Mendès France nói đến việc “may lại” cuộc phòng thủ, cũng như các nhà báo Anh Mỹ bàn đến việc “vá lại”. Anh và Mỹ đã phải đợi sứ của mình ở Paris tổ hội đàm với thủ tướng Pháp để biết rõ thâm ý của Ông Mendès France vì dư luận đang lo ông muốn “thay đổi cuộc liên minh” tức ngụ ý rằng Pháp muốn ngã về phía Nga.

Ông M. France đã quả quyết trung thành với mình trước Bắc Đại Tây Dương để làm vững lòng Mỹ một phần nào. Bây giờ phải bàn gân lại việc đỗ vỡ, phải “may vá lại” cho Tây Âu có được một cái áo che sương tuyết lạnh lung. Anh đưa ra đề nghị nhóm hội nghị 9 nước gồm 6 nước cũ của tổ chức Cộng đồng Phòng thủ vào ba nước Anh, Mỹ, Gia nã đại.

Đề nghị của Anh một mặt để cho Tây Đức gia nhập minh ước Bắc Đại Tây Dương với chủ quyền phục hồi, mặt mặt hạn chế sao cho khỏi tái sinh ở Đức chủ nghĩa quân phiệt cổ truyền từ đời nước Phổ. May ra phương thức này mới giúp cho hai nước Đức Pháp sống chung với nhau, và không đến nỗi bị Quốc hội Pháp bác bỏ.

Hai cuộc chiến tranh trước đều do sự cùu địch giữa Pháp—Đức. Tổng thống Tây Đức Adenauer đáp lời phỏng vấn của báo “Times” cũng tỏ lòng “tin tưởng rằng sự an ninh của Áu châu tùy thuộc trước hết ở sự hòa hảo giữa hai nước Pháp—Đức”.

Vậy Anh, Mỹ, Pháp và đến Tây Đức nữa cũng đồng ý rằng phải “may vá lại” Cộng đồng phòng thủ. Phải mở cửa liên minh Bắc Đại Tây Dương cho Tây Đức tham gia.

Song hội nghị chín nước lúc này chưa tiện nhóm gấp vì dư luận Tây Đức đang căm hờn nước Pháp đã bác bỏ Hiệp ước Cộng đồng Phòng thủ. Dân Đức đang đòi Mỹ giao trả chủ quyền quốc gia. Thượng nghị viện Mỹ cũng muốn tái rõ ràng Tây Đức và cho đó là giải pháp

CL TRUNG



O. SAINTENY

(đọc tiếp trang 42)

— TRANG 5 —

THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?

Hanoi vẫn còn tiếp tục làm việc, song sẽ phải dời đi trước ngày 10-10. Lại có tin cảnh sát Hanoi có thể triệt thoái ngày 15-9. Trách nhiệm triệt thoái lại cho Pháp và ủy ban quốc tế kiểm soát.

● ĐẠI SỨ PHÁP Maurice Dejean cố vấn ngoại giao của chính phủ Pháp đã đến Cannes và sẽ nhận việc lưu trú của ông tại đó để tiếp xúc với Đức Quốc Thủ Bao Đại (Cannes 7-9-54)

● NGÀY 4-9, hai phi cơ phản lực Nga đã hạ một phi cơ của hải quân Mỹ tại biển Nhật Bản. Mỹ đã cáo Moscow mở cuộc tấn công đó trong khi không bị khêu khích chi cả.

Ông William Knowland, lãnh tụ cộng hòa tại thượng nghị viện Mỹ đã yêu cầu tổng thống Eisenhower phải đoạn giao với Nga.

● NAM TƯ Ở ĐÔNG ĐỨC vừa ký một bản hiệp ước thương mại lên đến một số giao kèo là 9 triệu đồng marks.

Đông Đức sẽ gửi cho Nam Tư máy móc, sản phẩm hóa học, phân, đồ sứ và nhiều sản phẩm khác để đổi lấy thịt, trái cây, thuốc lá, cá, gỗ và quặng hoang thiết (pyrite) của Nam Tư.

(Le Monde 2-9-54)

● CUỘC GIAO TRÄTINH Norodom cho chính phủ Việt Nam đã diễn ra một cách long trọng trong buổi sáng thứ ba 7-9-54.

● HƠN 200 NHÀ chuyên môn của chính phủ trong ngành khoa học và kỹ nghệ sẽ dự cuộc hội nghị quốc tế hàng năm kỷ thứ ba về nguyên tử lực, bắt đầu từ 13 đến 15 tháng 10.

Chương trình nghiên cứu và sử dụng nguyên tử lực vào công cuộc hòa bình ở Brasil, Giả nãi Đại, Pháp và Bỉ là vấn đề chính được đàm ra bàn cãi.

Nhà bác học Francis Perrin (Pháp) đại diện cơ quan trung ương nghiên cứu Bỉ, nhà bác học Niels Bohr chiếm đoạt giải Nobel về vật lý Copenhagen đều sẽ đến dự buổi sáng thứ ba.

(Le Monde 4-9-54)

● BÀ DE CASTRIES vừa thành minh với báo chí tại Ba Lê là hiện nay bà có nhà tại Hanoi và chỉ lưu lại Pháp một thời gian ngắn thôi nên bà yêu cầu được quyền trở về nhà riêng của bà ở Hanoi. Chỉ có thể thôi.

● ĐẠI TÁ CARLOS CASTILLO, sau khi chịu trọng cuộn đảo chính vào tháng 7 vừa rồi đã trở nên tòng thống nước cộng hòa Guatémala. Castillo lúc này cũng là thủ lãnh của nước Ông. Hai nhân viên quan trọng trong bộ ba quân sự điều khiển guồng máy Guatémala sau cuộc cách mạng đã xin từ chức và yêu cầu Castillo một mình trị nước.

Trong buổi lễ Castillo lên nắm chính quyền người ta có đọc lá thư của hai vị xin từ chức là đại tá Olivia và đại tá Morzon.

“Chúng tôi vui lòng xin từ chức vì chúng tôi nghĩ rằng vì quyền lợi Tù quốc, chỉ nên một người trong chúng ta trị nước thì hơn.”

(France Soir 3-9)

● HÔM 6-9-54, ủy hội quốc tế kiêm sát định chiến đã họp phiên đầu tiên tại phòng thương mại Hanoi do đại sứ Ấn Desai, chủ tịch ủy hội chủ tọa.

Ý VÀ VIỆC



của DI TẾ

Lời thề xưa, còn nhớ?

Tôi không thể dần lỏng khi đọc tin của bạn đồng nghiệp T.D. cho hay rằng có một độc giả than phiền cù chi của ông đó rõ nỗi. Theo lời độc giả ấy thì « quan đốc » đã lấy đúng của anh ta 300 đồng để chích cho người nhà anh ta 4 mũi thuốc trong con hịnh ngặt nghèo.

Chích xong về nhà, người hịnh lại thấy nặng hơn. Trở lại hỏi « quan đốc » thì người bảo : « Muốn chích thêm hãy bỏ ra 300 đồng nữa ». Rồi người bỏ đi ngủ vì lúc ấy đang đêm ..

Câu chuyện trên đây chẳng bắt rồi có đến tại nghiệp đoàn bác sĩ không ?

Con sáu làm nút mìn canh. Nếu có nút mìn bác sĩ có nghề minh là « y dạo » đêm nghề cứu thê độ nhưa lên cao như một đạo giáo, thi công có ông coi như nghề buôn, phải có tiền mới là.

Làm thế với tờ sứ Hippocrate lúc từ thầy, già bợn, xé bảng cắp ra trường, bay theo gió thôi hết rồi sao ?

Hay là có ông nghĩ rằng thề trước tờ sứ Hippocrate đâu có thiêng bằng thề vạn cờ gác Làng Ông Bà Chiểu, mà phải giữ lời thề chí cho mệt tâm, mệt trí !

Triết lý của thời cuộc !

Nao nực vậy mà eung có chỗ hay. Bất ngờ nó là bài học cho con người, khiến cho người ta phải suy nghĩ, không cuốn sách nào, không lời giảng dạy nào hiệu lực cho bằng.

Trong cuộn tần cờ khói Bắc Việt, biết bao người bảy lầu sống trâu đồng tiền nay bỗng trở trại hãi hãi tay trắng. Bao nhiêu sản nghiệp xây dựng bằng mồ hôi nước mắt kẽm khác đe cho một số người ngồi mát ăn bát

THÔNG CÁO

Mặt Trận Quốc Gia Cứu Quốc với học sinh tàn cư

Với sự cộng tác của những giáo sư cả nhơn, tần sỹ, nhiều kinh nghiệm của các học đường lớn ở Thủ đô như Chasseloup Laubat, Marie Curie, Petrus Ký, Gia Long ..

MẶT TRẬN QUỐC GIA CỨU QUỐC sắp mở vào 15 tháng chiu dương lịch những lớp học định riêng cho nam nữ học sinh từ lớp đệ nhất (chương trình Việt) và lớp 62 Maderne (chương trình Pháp) đến lớp thi lấy bằng cấp tú tài p'lan nhất và phần nhì.

Học phí sẽ tính rất nhẹ và ngoài ra MẶT TRẬN QUỐC GIA CỨU QUỐC sẽ cấp

vàng, bảy giờ thành mộng ào vì chủ của nó phải rời lè bộ nò, ra đi. Cô nhả cù phú tinh bản tòa biệt thự lấy 1 tạ rưỡi bạc. Hôm sau người mua sẽ trả tiền làm giấy thì bông Nam Định mất, thế là cuộc mua bán không thành, chủ nhà ngồi nhìn tòa nhà 1 triệu rưỡi bạc sắp phải thành cái nhà hoang, kinh khủng ai thêm ör.

Vì cái nay nước mà nhiều tay trọc phú bưng tinh dại mà hiếu nhèo cù triết lý trên đời như câu : « Cát bụi mi lại trả về cát bụi » Ngày thường, nếu ai có nói chuyện nhơn tghia với họ thì họ mắng cho xối xả mà cãi rằng, « Hồi nay có tiền là bắt cần nhơn nghĩa gì hết ! »

Bây giờ họ mới tinh ngộ ! Thị ra tiền một khi đổi nón ra đĩa, nô bạc tinh quái, không thêm lừa huyền người đã quý mến nó, thờ phượng nó.

« Quan lớn Tuần Chanh » xó khám

Giói đồng bào Bắc Việt đang buồn vì một mọ đồng cốt ở Tân Định đã buôn bán thành, no bõ kẽ, quá cho vay tay xanh xít đít đui ».

Mụ đồng áy trước kia là một chị bán bánh cuốn chà lụa. Chẳng biết chị nhớ quê hương thế nào mà lại này rì cái sảng kiến lập một điện thờ (đúng như ngoài Bắc) để cho các bà mè tin đến ngồi đồng hầu bóng, bắt quỷ bắt ma, trừ tà trị bệnh, dù thử..

Mụ đồng, chả cái điện ấy, làm tiền cù 100 ngàn đồng của phủ cũ Bắc Việt ở Saigon. Một hôm mụ nhận là « Quan lớn Tuần Chanh »: một vị thánh ở ngoài Bắc, nhập vào xác mụ mà đeo duyên cùng một thiêng phụ, để « móc túi » cùn này cũng bõn.

Chồng thiêng phụ khám phá ra mụu mô quý quyết phải si cùi bột. « Quan lớn Tuần Chanh » hết thiêng bị bắt vô khám.

Cùi tyc buôn thành bán thần thiêng hành lâm, Đến vị anh hùng cứu quốc Trần Hưng Đạo cũng bị người ta « thần thánh hóa » nữa. Một năm, đến tháng tám có kỷ niệm Trần Hưng Đạo thì làng Kiếp Bạc đàng lê là một nơi ghi dấu lịch sử, lại biến thành chỗ cho con đồng bông đê « cúng đêc thành Trần ». Đến Kiếp Bạc cũng cùi lèn đồng, ngồi bõn, như điện của « quan lớn Tuần Chanh » ở Tân Định.

Đó là chuyện ở nơi xa tít như Kiếp Bạc ngoài Bắc. Ngay ở giữa Saigon, hộ « Bắc Việt » trong tờ « cùi » cùi tờ « đêc thành Trần » tại đường Mayet. Mỗi năm tháng tám, người ta cùi chèo trống, cùi tê « đêc Thành », Ông bà Chiểu, mà phải giữ lời thề chí cho mệt tâm, mệt trí !

Ông hôi trường bận áo thụng xanh, xì xụp quỳ lạy trước bàn thờ khói nhang nghi ngút. Sao các ông « Bắc Việt » trong tờ « đêc thành » tể luôn cho các bà có chỗ ngồi đồng trại hãi hãi cho vui vẻ.

Năm nay hãy trả lại vị anh hùng dân tộc cho chúng tôi, các ông ơi !

bóng cho những sinh viên học giỏi hoặc nghèo khó hơn kết.

Ghi tên oà hôi thêm tại trụ sở MẶT TRẬN QUỐC GIA CỨU QUỐC, số 40, đường Kháng Chiến Chợ Lớn.

**

ỦY BAN CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BẮC VIỆT TÂN CÚ NHÂN CÙNG QUÝ ĐỒNG BÀO TÂN CÚ ĐÃ ĐỂN GHI TÊN TÌM VIỆC LÀM TẠI TRỤ SỞ ỦY BAN CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BẮC VIỆT TÂN CÚ.

Vì khó tìm chỗ hiện cư trú của quý đồng bào nên chúng tôi xin đăng tờ thông cáo này để quý đồng bào đến tại trụ sở 40, đường Kháng Chiến Chợ Lớn để thương lượng công việc làm.

Ủy ban cứu trợ đồng bào B.V. tân cư

NỤ CƯỜI NƯỚC NGOÀI



— Mình ơi ! Cơm nước sửa soạn xong chưa ?



KÈ CUỐP : Ông đã đọc đến đoạn gay cấn này chưa ?



TRANH KHÔNG LỜI

Giá báo Đời Mới dài hạn ở Nam Việt và quân nhân (cả cước phí)

1 tháng 20\$ 3 tháng 60\$
6 tháng 120\$ 1 năm 240\$

Bưu phiếu xin đề tên Ô. Trác Anh,
Hộp thư 353 Saigon

ĐỌC KHẮP CÁC BÁO NGOẠI QUỐC

Vườn bách thú Vincennes

Ở vườn bách thú Vincennes vừa xảy ra một tai nạn.

Khi dân chúng đến thăm chuồng của giống hươu cao cổ Giống vật này sợ đã đạp chết một con hươu con, làm thiệt hại mất một triệu quan.

Đây là lần đầu tiên có một tai nạn ở trong vườn bách thú Vincennes.

Bụi phóng xạ trong mưa ở Nhật

Một trận mưa lớn ở Nhật đã làm cho các nhà bác học chú ý, vì phân tích ra thì tìm được một thứ bụi phóng xạ trong những giọt mưa.

Nigata ở tại ven biển Nhật Bản. Từ vài tuần lễ nay người ta đều thấy càng ngày càng nhiều chất bụi ấy trong những trận mưa.

Bò sữa ở vùng Ba lê nhiều sữa nhất

Người ta tính được rằng giống bò ở vùng Ba lê có nhiều sữa nhất. Một năm có thể cho ta được hơn 4400 lít sữa. Bò ở Normandie 2000 lít và thường thường bò kháp nơi bên Pháp chỉ cho được 1900 lít mỗi năm.

Với con số 170000 con bò sữa ở vùng Ba lê một năm sản xuất được 5.500.000 lít sữa.

Máy đếm hồng huyết cầu

Nhờ máy vò tuyên truyền mà có thể đếm được hồng huyết cầu khi muốn truyền máu sang cho bệnh nhân.

Thứ máy này gọi là « sanguinometre » gồm có một tấm màn truyền hình đặt trên một ống kính hiển vi. Một người ngồi nhìn trên màn ảnh và đếm hồng huyết cầu.

Máy này rất đáng có lợi khi kiểm soát lại những lượt cẩn biệt các thứ máu mủ và đếm vi trùng, phân hoa, hay bụi bẩn.

Dân Ý giết thi giờ

Người ta đã đặt câu hỏi : Dân Ý làm việc gì để qua những thi giờ nhàn rỗi ?

Và đây là bản thống kê sau khi đã điều tra về dân ông thi 41% là nói chuyện với bạn, 28% đánh bạc, 23% nghe đài phát thanh, 23% xem chép bóng, 20% đọc sách báo, 16% chơi với con cái, 9% đánh billard, 9% đọc truyện 7% chơi đàn nhạc. Và 5% làm những công việc vặt.

Và dân bà thì :

34% nghe « ra-di-o », 31% nói chuyện với bạn bè 31% đọc sách báo, 23% đùa với con, 22% làm việc vặt, 22% đi xem « xi-né-ma » 15% đọc truyện, 8% nghe đài hát, 8% chơi bài, và 2% chơi đàn nhạc.

Sự trừng phạt lạ lùng

Để tránh cho những tai nạn xe cộ thường xảy ra nên chính phủ xứ « li bang » đã ra lệnh cho các nhà cầm lái phải đi tù từ. Nếu bất tuân thường lệ lệnh mà bốc đồng phóng nước

đạt thì sẽ bị phạt... cao trọc đầu như sư của ta vây.

Phương pháp trừng trị này không trừ một ai cả. Dân ông cũng như dân bà. Thật là hoan hô lắm, kè lèn trên mà áp dụng tại Việt Nam thì lại xuất hiện ra lầm ông sư lát xe bát đát cũ.

Vì các ông bà Việt có ôi là cũng bợ mang lầm, lái àu vô cùng.

Nọc ong chữa bệnh phong thấp

Nọc ong có thể chế dẻ làm một thứ thuốc chữa bệnh nhức xương plog ilap. Các bác sĩ Lhermitte, Porsin và Béourné ở Ba lê đã ứng dụng qua nhiều trường hợp bị kinh niên và đều hiệu quả.

Nhưng đúng ra thì cũng chỉ đỡ được một phần nào mà các ông bác sĩ đã nhìn thấy kết quả khả quan khi tìm ra nọc ong để chữa cho những người bị bệnh phong thấp.

Màu mực nói rõ tính tình con người

Một số các nhà tâm lý học Mỹ nói rằng tính tình của con người ta có thể căn cứ trên màu sắc của thứ mực mà mình dùng.

Những trường hợp nghiên cứu này với con số hàng ngàn sinh viên Mỹ. Kết quả chưa rõ ràng nhưng sẽ tiến tới khả quan hơn và đề cuộc thí nghiệm này đúng hơn.

Theo sự nghiên cứu quan sát của bác sĩ S.B. Sachsenberg thì nhận thấy Joseph Stalin và Napoléon hồi con trai thích viết mực đỏ. Hitler lúc đầu viết mực màu nâu, sau viết sang màu tím. Churchill và Eisenhower khi ký những điều khoản ghi quan trọng đều dùng mực xanh.

Đây là những nhận xét của mấy nhà thông thái.

MỤC ĐEN : tính tình mực thước, kiên nhẫn bền gan bền chí.

MỤC XANH : giàu tình cảm, giữ thăng bằng được lý trí.

MỤC TÍM : tính hay tức giận. Không kiềm đạm không thể kiềm chế nổi được xung lực của mình.

MỤC ĐỎ : có khuynh hướng, có tính khí bướng bỉnh, trung thành, và hay tranh luận cãi cọ, tính tình thích hách dịch làm oai, và

Chàng Gordon Scott năm nay 26 tuổi làm giáo sự giàn bơi ở Las Vegas.

Anh ta cao 2 thước rưỡi 108 ki lo.

(Time U.S.A.)

Đoạt giải bơi lội thế giới

Đội bơi lội của đại học đường Nhật Waseda vừa mới đoạt giải bơi lội thế giới về 400 thước « relais » với 4 phút 23 giây. Quán quân năm 1953 đã về tay đội bơi lội Nga mất 4 phút 24 giây 8.

Nghề làm đặc tài ít nguy hiểm ?

Từ năm 1854 đến năm 1954 nghĩa là đã trải qua 100 năm người ta tính rằng cứ 20 ông lồng trưởng bồi ám sát thì mới có 1 nhà đặc tài bị thủ tiêu.

Còn số 53 nhà ianh tu chính trị bị ám sát trong khoảng thời gian qua này, thì có 20 là tông trưởng, 18 ông chủ tịch công hòa, 14 cố vấn tối cao — và chỉ có một nhà đặc tài là ông Mussolini mà thôi.

(Presse Anglaise)

nếu là dân bà dũng mực đó thì có tình cách khinh khi khinh miệt những qui ước những thói quen của xã hội.

(Oggi Milan)

« Một » tự tử mới

Một người phắc tơ bên Villac, nước Áo đã nảy ra một phương pháp tự tử khác người.

Ông ta « nhảy nhẹ » một thời thuốc minh to tướng rồi lại sơi thêm một que diêm cháy đò.

Kẻ chán đời này đã đưa đi nhà thương và bệnh tinh rất trầm trọng.

Vài phát minh của Mỹ

Đây là những phát minh mới lạ nhất của Mỹ. Một cái máy điện nhỏ báo chuông khi giòi nước mưa đầu tiên bắt đầu rời. Nghĩa là cái máy để báo hiệu cho ta biết để mà chạy. Và giá tiền cùi 7 đô la (2500 quan).

Một kiểu máy thu thanh mang sách để cho các du thuyền hàng hải dùng. Máy này rất tiện lợi và rất đúng có thể biết được vị trí đích xác, tốt hơn những thứ máy thu thanh thường,

Một thứ hàng hàng chất dẻo có hai dây đựng những chất h/a/h học để đựng « bo » với một ôn độ bình thường.

Nghĩa là « bo » sẽ không mèn chảy hay đông cứng lại mặc dầu để trong máy ướp lạnh.

Mý sé đóng 2 tàu ngầm nguyên tử

Ba giài nhà lớn nhất hoàn cầu của Mỹ để tờ ché đóng những chiếc hàng không mẫu hạm kiểu « Forrestal » nặng 65.000 tonnes cho bộ hải quân.

Tổ chức hải quân này vừa tuyển bổ sê hoàn thành vào một ngày gần đây 2 cái tàu ngầm nguyên tử nữa. để có thể chúa được rất nhiều người.

Tài tử đóng vai Tarzan

Đây là những tài tử đóng Tarzan được công chúng, nhất là giới lí hon hâm mộ : Johnny Weissmuller, Buster Crabbe, Glenn Morris và Lex Barker. Vừa rồi nhà sản xuất Sol Lesser vừa mới tìm được một tài tử khá dí để đóng chuyên loại người khỉ Tarzan ấy.

Chàng Gordon Scott năm nay 26 tuổi làm giáo sự giàn bơi ở Las Vegas.

Anh ta cao 2 thước rưỡi 108 ki lo.

GÁN

IX

TRÈN con đường đồng nhỏ xíu chạy quanh co như thân con rắn, dầm o thòn nứa thủng thẳng ra về, miệng nhai trầu bóm bém, da mặt hây hây, quần vén cao để hở hai bắp đùi non trắng nõn. Họ đi sit lại với nhau trò chuyện vui vẻ. Hai cha con rảo bước, miệt mài trên cánh đồng xanh. Phong suy nghĩ lung lâm :

— Tại sao lại phúc tạp đến thế được. Người con gái đồng quê kia ôm ấp hình ảnh ta tự bao giờ.

Chàng cố hồi tưởng lại những ngày đã qua : Hồi ấy chàng mới mười sáu tuổi, nàng mới mười bốn xuân xanh.

Riêng Phong, chàng chưa hề nghĩ gì đến truyện yêu đương, chàng cũng chưa hiểu nỗi thế nào là yêu, yêu để làm gì, và yêu có lợi gì. Chàng chỉ biết một cách hết sức giản dị là coi Thơ như một người em, một người bạn, sống bên cạnh để an ủi nhau, để chơi bởi một cách thật ngày dài với nhau. Còn Thơ, nàng cũng không ngờ trong cái tình bạn ấy đã có một ý giysterious hơn, mới lạ hơn này nõi, nàng thấy ham sống hơn mỗi khi gần Phong, nàng cảm thấy vui hơn mỗi khi gặp Phong và khi vắng Phong, nàng cảm thấy một nỗi buồn vô duyên cớ, xâm chiếm cả tâm hồn. Nghĩa là tình yêu đã sớm phát triển

Thân gửi những thanh niên đang kéo lê kiếp sống hoang mang và bế tắc trên mọi nẻo đường của đất nước. — DUY SINH

trong tâm hồn cô bé. « Nữ thập tam, Nam thập lục » mà lại.

Nỗi nhớ mùng lung, không đâu đó, sự phản khởi tâm hồn khi gặp nhau kia là do nguyên động lực của ái tình thúc đẩy, đòi hỏi, thứ ái tình mới chớm nở, bồng bột, si đắm nhưng cũng nhẹ nhàng ý nhị, trong sáng biết là bao.

Cả hai đã biết yêu rồi, nhưng họ vẫn chưa lấy nỗi lý trí để phân tách.

Thời gian trôi không chờ đợi, Phong từ già nếp trường làng, ra tỉnh học. Một sự đồ vỡ tan tành hiện ra trong đầu óc Thơ trước giờ Phong cắt bước theo tiếng gọi của đô thành. Nàng không dám ngăn, không được kêu ca, không có ai để thô lộ tâm tình, nàng đành âm thầm, lặng lẽ sống những ngày cô đơn như người chính phụ, để chiều chiều, sau một ngày lẩn lộn với công việc gia đình, nàng từ từ theo bước con trâu bạc gặm cỏ cuối thôn, hướng về phía kinh thành, gửi vào gió mây vài chuỗi thò dài đầy thương cảm.

Trong khi đó, Phong mải mê với ánh sáng đô thành, với đời sống học sinh. Nhung, một cô gái sinh sản ở thị thành, linh lợi, sắc sảo, quyến rũ hơn nhảy vào tâm tư Phong, làm mờ dần hình ảnh cô thôn nữ thơ ngày đang mang nặng một mối ưu tư, ai hoà! ngó về kinh thành tìm bóng bạn cố tri. Nhung bước vào đời Phong trong những năm học tập nập, Nhung nhập vào tâm tư Phong trong gió mát buổi sớm hè cù vào lá thông trên giải núi thơ mộng Sầm Sơn. Nhung cũng đã gục đầu vào vai Phong như Thơ, cũng thủ thi những câu tương tư, cũng ước hẹn, xây mong hạnh phúc một ngày mai... Chỉ khác là giọng nói của Nhung vẫn hoa hơn, bóng bẩy hơn, quyến rũ hơn. Phong còn nhớ mãi :

— « Dù trái đất có vỡ tung, nước biển tràn ngập, mặt trời rơi xuống đất, chúng ta vẫn yêu nhau, yêu nhau mãi

LOẠN ● tiều thuyết của Duy Sinh ● LOẠN

mãi Phong nhé, Phong ơi ! chờ làm lòng Nhung băng lạnh, chờ quên nhau ».

Nhưng bên tai Phong lại vẳng lên một giọng nói thơm như hương mùa cẩm mới, dịu như mùi tràm, man mác như cánh đồng rợp lúa, nhị nhàng và thành thật biết bao nhiêu :

« Phong ra đi, Thơ ở nhà sẽ chăm sóc mẹ già thay Phong, Thơ sẽ hoạt động phụ nữ, nhì đồng. Phong ra đi... Thơ đợi... »

Còn khác một vẻ nữa là tóc Nhung uốn diệu, sực lên một hương hoa Âu Mỹ, môi Nhung điểm chút son hồng và má Nhung phớt làn phấn trắng. Áo Nhung sắc sỡ đầy hoa, quần Nhung bóng như gương và chân Nhung nhỏ nhắn trong đôi dép cao gót.

Thơ thì mờ tóc thề óng mượt xõa xuống hai vai, tỏa ra một hương thơm thoang thoảng của bồ kiếp pha chanh, môi Thơ mọng chín như trái nhót được người ta sát hết lớp bột ngoài và má thơ hảy hảy đỏ. Thơ bận một manh áo nâu non phủ trên mảnh quần bằng lụa thâm và chân Nhung đạp trên đất mền của miền Bắc.

Trong khi Nhung dùng « soutien » có nịt thì ngực Thơ căng thẳng một tấm yếm trúc bâu, Thơ còn hơn Nhung chiếc hào bao hồng thắt đáy lưng ong, hộp tràu bằng bạc bên hai sợi giây vàng buộc ống vòi nho nhỏ. Mỗi lần Nhung cười đê lộ ra hàm răng trắng như ngọc vụn, còn Thơ hé môi hai chuỗi hạt na đèn nhánh xếp đều tăm tắp,

Đó là hình dáng bên ngoài, còn sâu hơn nữa :

Nhung chỉ có ăn đi học, chưa sản ra được một nguồn lợi nào trong khi Thơ tuy rằng Ván hoá kém hơn Nhung nàng đã có riêng năm mẫu ruộng, đôi trâu, đôi bò và cả một khu trại đồ sộ làm của hồi môn, thêm vào sức làm việc không biết mệt nhọc nữa. Một diêm cuối cùng mà Thơ trại hẳn hơn Nhung là Thơ còn hoạt động xã hội nữa.

Chàng so sánh hình dáng cử chỉ, ngôn ngữ và đức tính của hai cô gái, chàng nghiệm ra họ khác hẳn nhau. Một chàng đã được văn minh Âu Châu nhuốm vỏ ngoài, trùng độc sa hoa dục khoét ở bên trong, một chàng còn nguyên vẹn ngày thơ tinh túy của đồng nội. Phong cảm thấy rất khó nghĩ trước hai con đường.

Giờ đây kinh thành mùi bụi lùa, xua đuổi, run rẩy Phong về nếp làng năm xưa, gặp người bạn long cũ. Cuộc tái hợp bất ngờ này làm tâm hồn Thơ hứng những tia nắng mới, sưởi ấm cõi lòng băng lạnh bấy nay, nàng thấy đời nàng bước sang con đường mới, con đường đầy hoa thơm, cỏ lá, con đường chấp nối cuộc tình duyên lở dở. Còn Phong, chàng cảm thấy như tự mình đã đổi mình, để cho tình cảm trấn ngự nhiều quá, Nhung chàng tự nhủ :

« Đầu có phải tại ta gây nên, ta hoàn toàn thụ động trước mọi cuộc tấn công ái tình, tự hoàn cảnh sụi nén chử, và lại chỉ vài ngày nữa thôi, ta đã ra đi, đi theo tiếng gọi của non sông khói lửa, còn thi giờ đâu nghĩ đến tình duyên dang dở, mà chắc có ngày gấp gáp để giải quyết hai mối tình này. Đó chẳng qua chỉ là một ngày vui trong muôn nghìn ngày vui khác để xoa dịu lòng trai trong những phút lạnh lùng. Phải, ta sắp ra đi rồi kia mà. Ra đi là thoát ».

Cả một ngày ký vãng dài đặc nặng nè lướt qua óc Phong, bất giác chàng thở một hơi dài khoan khoái. Mặt trời chỉ còn một phần rất nhỏ, gác trên mỏm núi, ánh (đọc tiếp trang sau)



Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

Binh BAN tuy dü! Đứng sợ! Nếu quý Ngài biết dùng ngay thuốc **ĐẠI-DÚC TIÊU BAN LỘ**



TỔNG CUỘC : 372, Đại lộ Đồng-Khánh — CHOLON
CHI CUỘC : 103, đường Delaporte — NAMVANG



HO ! HO ! HO !
Thái Bình Bồ Phế Tinh
Nhân hiệu TÀU BUÔN
Chuyên bồ phổi, nhuận phổi, giảm hỏa, trừ
đàm và trị các chứng ho bắt luận mới phát
hay ho lâu
Nói tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi
Nhà Thuốc
Thái-Binh-Dương
25, Rue des Artisans — CHOLON

LOẠN ● tiêu thuyết của Duy Sinh ● LOẠN ● tiêu thuyết của Duy Sinh ● LOẠN

sáng thoi thóp hắt lên đám mây vàng xa lắc tận chân trời. Màn đêm lạnh lẽo bao phủ cảnh đồng huỷ quạnh, đám con vạc di ăn đêm buông mẩy tiếng roi rung trong không gian tê ngắt.

Xa xa trong giải làng mờ ảo, thấp thoáng vài ánh đèn le lói, đơn dộm lấp lánh bay lèo trên bãi tha ma, éch nhái cùng cái loại côn trùng cất tiếng ca hát inh ỏi, tạo thành một bản nhạc muôn giọng, ca tụng sự huyền bí của thiên nhiên. Hai bóng đèn lảng lặng bước Sương muối đầm trót mài tóc, phủ lên da thịt, Phong cảm thấy một súc lạnh thâm thâm nhập vào từng thứ thịt, len lỏi vào tận xương. Tay khép vạt áo, Phong khe khẽ nói :

— Bây giờ chắc mợ đang chờ con ta đấy nhỉ, tam giờ rồi còn gì, cậu có lạnh lắm không.

Ông cụ rù ri :

— Ủ có lẽ mợ mong lâm đấy. Con có lạnh lắm không ? Cậu cũng vừa vừa thôi.

Họ bước vội. Tiếng súng trái phá rền rĩ từ đằng xa vang lại, những tia lửa vạch lên nền trời từng đường thẳng tắp, Phong nghiêm rrig :

— Súng thủ đô, trai thủ đô, màu trào ra trong đó thành, bao thày đồ đêm nay dễ gìn giữ tháp Rùa.

Ông cụ quay lại hỏi con :

— Nói gi thế Phong ? Chả hiểu đã đánh đến phố ta chưa nhỉ ?

Cụ thở dài, mặt hằn lên mấy nếp rãnh, cụ nói tiếp giọng bàng quan :

— Bao nhiêu công lao, bao nhiêu mồ hôi nước mắt ba năm trời nay, thật là hết. Nghe tiếng súng mà lòng tao cứ quẩn lại.

Phong an ủi bố :

— Nhà nào mà chẳng mất mát cùi gi nhà mình, đây như bà Phúc Thịn ở phố ta ấy, có hàng mấy chục căn vàng lại còn cả một cửa hàng lồng lẫy nữa, thế mà bây giờ ra đây với bàn tay trắng, làm vú em cũng không đắt. Gia đình ông đốc Luyện nữa, thấy nó đập cửa vì o nhà, chia súng ra bắn, nó tia vào chết ráo cả đáy chử đầu. Còn bao nhiêu người đau khổ hơn minh nhiều, còn người là còn của, lo gì cậu.

— Chưa bao giờ tao thấy khốn khổ như bấy giờ, tưởng là ấm ở vài ngày, rồi đâu lại vào đấy chứ, ai biết đâu là tan hoang cả. Rồi còn là chết con à.

Truyện vẫn hồi lâu, hai cha con về tới đầu làng tự lúc nào, họ đi nhanh hơn, vùn vụt trong bóng tối. Bỗng có một bóng xách mả táu nhảy từ trong bụi ra chặn đường hai người, kèm theo một tiếng hô sang sảng :

— Ai ? đứng lại.

Hai cha con dừng lại, nhận ra một anh dân quân, người lính áo nâu sang sảng nói :

— Đồng chí cho xem giấy.

Phong đưa thẻ, anh dân quân lui lùi vào trong hốt, bật lửa đánh vần, đọc hết giọng họ và tên, anh quay ra :

— À cứ tưởng ai, cậu con cụ phong, cụ và cậu đi đâu về muộn thế.

Cụ Phong tui tần đáp :

— Chúng tôi sang bên làng về đây mà. Anh em cảnh giác cẩn mật quá rồi.

(còn tiếp)

Đọc Đời Mới số 123



ĐÀI LOAN CÓ THỂ CHÂM NGӨI LỬA CHO CUỘC THẾ GIỚI CHIẾN TRANH THỨ BA KHÔNG ?



Vì thế diện

Ký giả Hanson Baldwin đem vấn đề thế diện ra làm lý do khiến Mỹ sẽ giữ Đài Loan dầu tồn phi thể nào đì nữa.

Ông ta viết : « Đảo ấy và chế độ quốc gia của Tưởng đã thành một yếu tố quan trọng về tinh thần. Đối với Bắc kinh hay với Huê kỳ, đều có vấn đề uy tín trước hết. Nếu chúng ta giúp không đủ cho Đài Loan thì uy tín của ta sẽ mất hết với người Á chau ».

Ký giả Joseph Alsop trái lại, vạch ra chánh sách mục nát của Đài Loan đã làm thất nhơn tâm nhiều lắm mà đe quyết « Đài Loan không đáng chống giữ ». Theo ông thi còn lý do nữa là đảo ấy bị mầm cộng dã này mọc nên rất nguy hiểm khi Trung cộng tấn công.

Có thể điều giải...

Sau chót nhà báo James Reston lạc quan, cho rằng chiến tranh thứ ba sẽ không xảy ra vì có thể điều giải vấn đề Đài Loan. Theo ký giả ấy, Tổng thống Eisenhower là người « thâm tâm chuộng hòa bình » ; còn Mao Trạch Đông tuyên bố về chiến tranh mà thật sự là để tránh chiến tranh.

Hai bên sẽ đi đến chỗ điều định.



TREN ĐÂY là vài dư luận báo chí Anh, Mỹ.

Hiện tình, chúng ta được biết Mỹ đã gửi phản lực cơ giúp Đài Loan và gánh chịu phi tồn nuôi binh sĩ của Tưởng.

Ngày 4-9 Đài Loan cho 47 phi cơ bay trên Hạ Môn, trong số có những phản lực cơ của Mỹ mới viện trợ





NHÌN QUA LỊCH SỬ GIÁO DỤC

IV

GIÁO DỤC Ở LA MÃ

Chúng ta có nghe một câu tục ngữ thường nói rằng: « Nước Hy Lạp chiến bại đã chính phục được kẻ chiến thắng bạo tàn » (La Grèce vaincue conquit son farouche vainqueur). Thật thế, năm 146 trước T.C.nước Hy Lạp là một tinh của đế quốc La Mã rộng lớn Dân La Mã hiểu thấu giá trị của văn hóa Hy Lạp nên họ thâu thập và truyền bá nền văn hóa Hy Lạp ấy cho các dân tộc mà họ chính phục vì lẽ ấy, nền giáo dục ở La Mã phải chia ra hai thời kỳ: Trước và sau cuộc chinh phục Hy Lạp.

Trước cuộc chinh phục, giáo dục ở La Mã có tính cách thực tiễn và luân lý, rất thích hợp với tinh chất người La Mã. Trong những thế kỷ đầu của thời Cộng hòa, đứa bé mới đến khi phát minh ra giấy, ở các học đường, người ta mới cho dùng bút bằng lau sậy vót nhọn. Lớn lên, đứa bé tập dù các môn diền kinh, động trước những đau khổ của các dân tộc khác.

Trong gia đình, quyền hạn của gia trưởng thật tuyệt đối. Khi đứa bé mới ra đời, phải đem đến người cha biết. Nếu người cha nàng nó lên tức là thừa nhận đứa con ấy. Điều luật khắc khé của Nhị Thập Bảng dạy rằng phải bóp mũi hay trầm hàn những trẻ yếu đuối tật nguyền.

Đến ngày thứ 8, người ta đặt tên cho đứa bé và đeo bùa cho nó. Người ta tin rằng có rất nhiều vị thần chăm sóc đứa bé. Đến 7 tuổi, nó đến trường học tập. Kỷ luật dựa trên hình phạt xác thịt; ở đây, đứa bé học các môn thường thức, dùng dao nhọn rạch thành chữ trên một tấm bảng bồi sáp, mãi đến khi phát minh ra giấy, ở các học đường, người ta mới cho dùng bút bằng lau sậy vót nhọn. Lớn lên, đứa bé tập dù các môn diền kinh,

Ở Đời Mới số trước, bạn Hoàng Văn Hà có nhắc đến việc lớp mẫu giáo ở Việt Nam. Mới đây chúng tôi lại nhận được tin của bạn ấy là có một lớp huấn luyện nữ giáo viên mẫu giáo đang được tiến hành một cách khá quan trọng ở thành phố Saigon — Cholon. Tòa Soạn vui lòng trích đăng tin trên đề các bạn đọc rõ.— L.T.S.



Trên Đời Mới số lăng nhâc đến hoạt động văn hóa của H.T.B.Q.N. Nam Việt. Vào lăng này, vượt ra ngoài khuôn khổ cõi lăng, H.T.B.Q.N. vung Ngã sáu đã đến với một bước mới: thí nghiệm phát huy phong trào giáo dục mới.

Giáo dục hoàn toàn thiên về quân sự và tôn giáo được áp dụng trong gia đình, tiêu lò cực mạnh của xã hội. Nghệ thuật, văn chương ở đây rất nghèo nàn — người ta chỉ chú trọng đến những kỹ thuật thực tiễn và sự hiểu biết thấu đáo các điều luật của Thập nhị Bảng (Douze Tables). Dựa trên những điều luật này, nền giáo dục La Mã chủ trương đào tạo những chiến sĩ dũng cảm, những công dân trung thành đối với Tô quốc, luôn luôn nghĩ đến quyền lợi của Tô quốc và phải lấy quyền lợi ấy cho kỷ được dù phải hy sinh đến đâu cũng được.

Vì thế, người La Mã, bên cạnh những đức tính ấy, lại là những tâm hồn hẹp hòi và cứng rắn, không biết rung

chuẩn bị sức mạnh cho giai đoạn học tập quân sự. Đến 17 tuổi, kể vị thành niên ấy bắt đầu gia nhập thực sự vào cuộc sinh hoạt của người lớn sau một buổi lễ long trọng để thắp minh chứng kiến.

Nền giáo dục này kéo dài đến hết thời kỳ Cộng hòa La Mã. Cuối thế kỷ thứ nhì, sự va chạm với nền văn minh Hy Lạp làm đảo lộn cả trật tự xã hội La Mã. Scipion le Jeune, hai anh em họ Gracques là những người đứng ra đề xướng và chủ trương cải cách. Caton, phái thủ cựu, kịch liệt phản đối. Người ta bắt đầu dùng những viên giáo tập người Hy Lạp trong gia đình, thường thường là những con tin hay nô lệ. Các môn học mới mẻ như văn phạm, văn chương, tu từ học tràn ngập chương trình; bây giờ gia đình trở nên bắt lực trong việc dạy dỗ. Ngôn ngữ, văn tự Hy Lạp lần đầu tiên được đem dạy trong các học đường.

Ở La Mã, vì thiếu tác phẩm của các văn nhân thi sĩ, người ta phải dùng đến các văn phẩm Hy Lạp Chỉ dưới thời kỳ Đế quốc, người ta mới học đến những tác giả La Tinh gần đây như Cicéron Horace hay Virgily Môn tu từ học được đặc biệt chú trọng. Đến 17 tuổi, người thiếu niên phải học một vị giáo sư tu từ học, tập môn hùng biện pháp luật hay chính trị. Đến khi thời kỳ Cộng hòa chấm dứt nhường cho thời kỳ Đế Quốc, môn dạy này mới mất dần tính cách quan trọng của nó.

Chính trong thời kỳ này, chính phủ bắt đầu chăm sóc đến giáo dục. Các vua chúa cho xây dựng trường học ở các đô thị. Vespasien nghĩ đến việc trả lương bông cho các giáo sư xứng đáng để đào tạo những giáo sư của giáo đường. Tiếng La Tinh thế những tiếng bản xứ ở Gaule, Lỗ mã ni và Tây Ban Nha. Ngôn ngữ La Mã được La Tinh hóa. Sau này, Thiên chúa giáo sau khi tràn ngập La Mã, đã lấy tiếng La Tinh làm lợi khi để truyền bá lòng tin ngưỡng đối với Đức Chúa Trời. Đó là vận mạng của một ngôn ngữ Pháp và nền giáo dục Tây phương ngày nay.

(còn nữa)

KỲ SAU:

Giáo dục thời Trung Cổ



HOÀNG VĂN HÀ

ĐỜI MỚI số 131

SỐNG ĐỜI ĐÁNG SỐNG

MỤC ĐÍCH CỦA KIẾP NGƯỜI

của LÂM NGŨ ĐƯỜNG

Kết cũng là một điều lạ trong vẫn đề hưởng thụ hạnh phúc: dõi với những triết gia ngoại đạo thì đó là mẫu chốt chính của cuộc đời, còn đối với những tư tưởng gia Co-đốc thì đó là một việc không đáng kể.

Một điều quan trọng khiến các nhà thần học lao tâm khổ trí không phải là hạnh phúc, mà là « cứu cánh » để duy trì hạnh phúc. Một tiếng kỳ diệu, đối với tôi có một hương vị khó chịu, vì hồi tôi ở Trung Hoa, ngày nào tôi cũng bị nhồi sọ và bị nghe một kẻ nói về vấn đề « cứu quốc ». Ai ai cũng rán, cũng cố thử « cứu » nước Trung Hoa.

Người ta đã đánh mạnh vào yếu điểm là gởi đến tình cảm, gởi cho họ một lòng thương yêu và cảm thông những nạn nhân trên một con tàu đang chìm đắm gọi nguồn tình cảm vô vọng của con người và để nghị một phương thức hoàn hảo nhất để « cứu sống » con tàu.

Tuy rằng người ta đã gán cho Cơ đốc giáo là: « Tiếng nắc cuối cùng của hai thế giới hấp hối » (Hy Lạp và La Mã) nhưng đến nay vẫn còn tồn tại những điểm đặc biệt một cách tha thiết đến chủ trương coi trọng cứu cánh.

Vẫn để hiện sinh được thay thế bằng vắn để tái sinh. Tại sao người ta phải thao thức, lo lắng băn khoăn nhiều vì cứu cánh khi chưa cảm thấy tang bị « triệt tiêu »? Những nhà thần học bận tâm nhiều đến « cứu cánh » và chỉ hướng thụ hạnh phúc được quá ít, bận tâm đến những lời tuyên bố cho tương lai, vì sẽ có một trời hoang nảo đây; nếu ta chắt vắn họ những điều ta đã làm và những điều hạnh phúc ta sẽ thấy do « trời ban » cho, thì họ sẽ phải đáp lại cho ta những ý tưởng mờ mịt nhất như là hóa diệu những bần thánh ca hoặc khoác những tà áo trắng (?)

Dẫu sao Mahomet cũng đã cho chúng ta rõ về hạnh phúc tương lai, những phần thưởng sau này sẽ là: rượu nho khoan dung, trái cây đức đế, và những người đẹp mỹ miều say đắm, với những sóng tóc huyền nhung, đôi mắt mờ màng, mà chúng ta những kẻ ngoại đạo phàm phu tục tử có thể tạo nên một tư tưởng tự lập và hứa hẹn về cuộc đời.

QUÂN VĂN dịch

TÒ MỎ

Con gì sanh sản nhiều?

CON SÒ: thuộc về lớp sò; có một thân mềm, ăn trong hai mảnh vỏ đồng dạng có thè mà ra, khép lại được. Loài này ở biển. Theo cuộc điều tra của ngành khoa học, thì mỗi con sò đẻ một mùa lứa sáu lần; mỗi lần 115 triệu trứng. Tính lại có đến 690 triệu con sò có thể ăn được trong một năm.

CON RUỒI: Ở đâu cũng có. Thuộc ngành côn trùng, loài sâu bọ hút. Các nhà bác học đã tính ra rằng cứ khoảng 4 tháng, một con ruồi có thể sinh được 700 triệu (700.000.000) con ruồi khác.

— CON BỌ XANH: Thuộc ngành sâu bọ. Giống này có một sức sinh sản mạnh vô cùng. Thường ở dưới bắp cải và những cây thuộc loại rau sống như cải xà lách v.v... Một cuộc khảo cứu của khoa học đã cho ta thấy rằng: một con bọ ấy chỉ cần năng có 1 ly, thế mà trong một mùa tòng số bọ sinh sản đã đến mấy đời rồi, và nếu đem cân ta thấy số nặng lên tới 822 triệu tấn. Thật là một loài đáng được giải thưởng Nobel về sức sinh sản.

Chim hót lúc rào?

HOA DÂY CHIỀU: Thuộc loại thân leo; thường ván cây này sang cây khác; và là loài hoa đại thường mọc ở núi non có nhiều đá rạm. Hoa có mùi hương dịu dàng nhưng chỉ ở xa thó, nếu đến gần thì mùi hương trở nên thoái lá lung.

— CHÉO BÈO: Thuộc họ thóng chim sẻ; chi xuất hiện vào khoảng tháng ba đến tháng sáu nghĩa là vào khoảng mùa hè. Thường có đèn hai bờ giòng hót. Cứ mỗi sáng, vào khoảng 4-5 giờ đến năm giờ, chèo bèo thường hót vang động trong khóm tre.

— GÀ TRÔNG: Thuộc bộ gà, ở nhà quê, nhà nào cũng có nuôi, lông sắc sỡ nhiều màu và vàng có dáng đẹp hơn. Thường ở chốn rủi ro. Tiếng gáy nhẹ rất thanh và vang đi rất xa. Cũng như gà trống, gáy rì gáy để báo giờ sáng. Trưa và chiều gà cũng có gáy.

— GÀ LIL: Thuộc bộ gà, mình nhỏ thưa gá trống thường, nhưng lông sắc sỡ nhiều màu và vàng có dáng đẹp hơn. Thường ở chốn rủi ro. Tiếng gáy nhẹ rất thanh và vang đi rất xa. Cũng như gà trống, gáy rì gáy để báo giờ sáng.

— CU CUỒM: Thuộc bộ bồ câu, lông màu đà, ở cõi có một vành lồng có châm trống như hạt cơm. Thường gáy trong lùy tre về mùa lúa chín và lúc thời tiết đẹp nghĩa là vào khoảng tháng ba trùi lên. Tiếng gáy rất hòa nhã, êm ái. Người ta cũng thường nuôi chim này để nghe gáy.

— CHÀO MÀO: Thường hay xuất hiện sau trận mưa đông về mùa hè. Trên đầu có chùm lông như cái mũ và thích đậu trên đợt cau. Thích ăn hạt ớt, tiêu chín ở nhà quê. Sau trận mưa đông, mặt trời lại chiếu rạng rỡ trên cây cối còn lồng lánh nước mưa, là lúc chim chào mào xuất hiện và hót rất hay.

TRÚC LINH

13



TÔI VIẾT VĂN

của HUYỀN LAM

dường, bên lề một chiếc xe nhà binh đậu. Hai đứa trẻ đang lom khom lúi chui. Đầu thấp hơn ống tay, vặn một chiếc quần « sooc » của mấy chú lính thải ra, rỗng thùng thình, rũ xuống như cái váy của mấy cô Tàu. Đầu nhỏ này tay xách gấu nước, tay kia cầm chặt dây dương mắt nhìn tôi.

— Dừng đấy à, đem đồ vào chỗ này.

Người tài xế, tôi đoán vậy — vừa nói vừa chỉ vào gầm xe.

Trong mui trước, chỗ ngồi của người cầm lái một cái lồng đèn chui bò ra ngoài. Chú này ngó đầu ra giơ cái mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy nhẹ nhại xuống tận cổ, tuy xa mà tôi như thấy cả màu đèn của chất đất đóng quanh mấy cái ngắn ở cổ. Tiếng gắt của chú bé nghe khô khan như giọng ông già.

— Đem nước đây.

Một cơn gió mạnh làm bay lại phía tôi mấy chiếc lá úa vàng. Vào nằm trên giường tôi cố ngủ. Dưới đường tiếng nói của hai đứa bé thỉnh thoảng lại dội lên.

Tôi không biết đã chợp mắt được bao nhiêu lâu, chợt tiếng quát to của người tài xế làm tôi thức giấc.

Loay hoay mãi trên tờ giấy. Buồn chán cầm cây bút ký hờn hắt. Với tay lấy cuốn sách : GIÓ ĐẦU MÙA của Thạch Lam giờ ra đọc vài trang hoa may một nguồn cảm hứng nào lại hiện lên chẳng ?

Mọi khi đương đọc một cuốn sách, dột nhiên trong óc tôi lại phát ra một câu truyện rất lạ. Lòng tôi thấy tràn trề ý tứ. Ví dụ khi ấy có ai biết tốc ký thi tôi sẽ đọc lên cho họ viết chắc là hay lắm. Nhưng mỗi khi cầm bút tôi lại cảm thấy khó và không còn thấy hứng thú nữa ? Có lúc thử viết bừa một trang, khi đọc nó lại nhạt nhẽo không ra làm sao. Kèm theo mấy nhà văn có tiếng họ cũng viết giản dị thế thôi, có khó gì. Họ viết như mình nghĩ. Phải, viết như mình nghĩ là một điều khó. Họ may là những nhà văn điêu luyện.

Có tiếng máy xe hơi rồ dưới đường làm tôi giật mình bàng hoàng. Ném bút xuống bàn, dâng thờ o mét nhoc : « Má viết làm gì ? » Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng một người đàn ông nói lớn làm tôi chú ý.

— Tát vỡ, tát khía vỡ... đây này. Bước vội ra cửa, tôi nhìn xuống

NẮNG

(Mến tặng T.N.H.)

Nắng nung điệp đỗ...
Nắng đốt điệp roi
Nắng dục phản khởi lòng tôi.
Nắng cướp thời gian,
Nắng trù lá vàng.
Nắng reo hoan lạc...
Nhày nhót tung tăng,
Nắng đẹp mùa hè,
Nhưng phải chia tay...
Tái ngộ một ngày...
Ny cười lại nở
Đón nắng trong lành
Vui mừng hồn hồn
Hát trong nắng ấm
Hòa nhịp lời ve,
Vui say nắng hè ...

QUỲNH DƯƠNG

— Xúp đi, chúng này mà còn đòi nữa hả ?

Tôi tung chăn ngồi dậy.

— Con khỉ xúp đi !

Tiếng nói lần này to hơn và có vẻ giận hờn. Tò mò tôi ra nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra hai chú bé này xin thêm tiền. Tay chú bé cao nhòng hình như có tờ bạc một chục đồng. Chú ta cong người tới trước, hai tay xum xoe giương cặp mắt lợ lem về phía người tài xế, vừa nói lầm bầm vừa gục gác như van xin, nhưng tôi không nghe rõ.

Có lẽ người tài xế bực tức nên câu :

— Không có, hết rồi.

Anh ta quay đi, nói ối lại :

— Làm biếng thế mà đòi cho nhiều.

Tôi mỉm cười. Có lẽ anh ta át đánh trống lấp cho qua chuyện, chứ ai lại làm đòn mồ hôi hột ra như thế mà cho mỗi đứa 5 đồng bạc thi ăn thua gì. Vẫn lại hai chú bé này còn nhỏ con, cho chừng ấy là may, nếu không cho cũng không sao cơ mà ! Các chú ấy lại dám làm gì ? Tôi đoán thế, nhưng mà anh lái xe này cũng tốt. Y cho thêm mỗi đứa hai đồng lẻ nữa.

Hai đứa bé xem vẻ hài lòng lắm.

Nhúng tay vào thau nước, tần mẩn tôi lại nghĩ đến viết văn, một việc mà chưa bao giờ tôi thực hành hoàn mỹ. Mà có khó gì đâu một câu chuyện trong phòng khách, một khu rừng âm u lạnh lẽo... hay không có một cái gì cả, một phút trống rỗng của tâm hồn những cảnh tượng ấy cũng gây đến cho ta một thể tài đầy thi vị và linh động. Đó là ý nghĩ của ông Thạch Lam, một nhà văn có tiếng. Thi vị như việc hai đứa bé lau xe cũng có thể là một chuyện ngắn tạm hay, nếu ta có một giọng văn khá suôn lâú. Đối với người khác là một câu chuyện mới lạ. Ủ mà sao ta lại không thể biết được chúng nghĩ gì, dĩ vãng và cuộc sống hiện tại của chúng. Cái ý nghĩ ấy lại làm tôi rạo rực muốn làm quen với hai chú lau xe.

Ra đến cửa, tôi nhìn xem hai chú còn lẩn quẩn đâu đây không. Mà hình như bên kia thềm gạch cách nhà tôi

chừng chục thước, lố nhố mấy chú nhỏ đang súm nhau lại. Chúng đang đánh bài. Ý muốn lại xem mấy chú vui chơi, nhưng không tiện, tôi lại đi. Một giọng nói lạnh lùng của bà chủ nhà :

— Mời mấy ông ôn con đi... ngay đi không bà đánh bỏ mẹ cả bây giờ !

Tôi ngạc nhiên, vì mấy chú hình như không nghe cứ vẫn ngồi sát phạt với nhau. Bà giận dữ xách ra một cây chổi, lúc ấy mấy chú mới chịu giải tán. Thu vội đồ các chú vừa chạy vừa chửi lại phía sau. Nhận ra ba chú bé chui xe lúc trưa tôi ngoặt lại :

— Mấy chú lại đây chơi đi.

Hơi ngạc nhiên về thái độ của tôi, mấy chú e ngại. Tôi tiếp :

— Thật đấy, lại thêm đây mà chơi tôi nói thật đấy.

Thế là chúng họp ngay dưới thềm gạch một sòng bạc (!) Chúng đánh bốc gà, (xi tay) nhưng bài là mấy con từ sáu, ví dụ như tướng thi thể cho xi, sì thể già.. Nhìn mấy « tướng » đánh bài tôi có cảm tưởng như là họ không còn nghĩ đến tôi nữa. Có một nước bài làm tôi phục là chú ngồi dưới chân tôi tố cái mặt cách rất bình tĩnh. Họ cũng nhìn sắc mặt và dáng điệu của nhau, bắt mánh « bắt bóng » y như những tay chơi lành nghề vậy. Già mấy cậu mà đánh với người lớn tôi cũng chẳng hạn.

Tôi vừa nói vừa chỉ đứa bé nằm ngủ dưới thềm :

— Nay xem !

Không có tiếng trả lời, Cô bạn tôi đã vào nhà khi nào rồi. Tôi lại dập nhẹ lên minh thẳng bè :

— Dậy chứ, ngủ say thế ?

Lay thật mạnh mấy lần chú ta mới thức giấc. Tôi vừa vào nhà vừa nói vọng ra :

— Dừng đấy tôi bảo cái này nhé ! Tôi vào trong lấy ra hai đồng bạc :

— Em còn tiền chứ ?

— Thua hết rồi à ?

Chú nhở gật lia lịa. Tôi cười :

— Cho chú hai đồng dày di kiếm cái gì lót bụng.

Đứa nhở chia tay lấy hai đồng, toan quay đi. Tôi giữ lại :

— Cha mẹ em đâu nhỉ ?

— Chết hết rồi !

Xem chú ta dói lâm, tôi mỉm cười :

— Thôi mua đồ ăn, tí nữa lại đây anh hỏi cái này nhé.

Nhưng đến trưa tôi cũng chẳng thấy chú ta lại, có lẽ chú quên chàng. Chứ biết đâu tôi mong muốn viết văn (?) Điều ấy không phải là tôi hiểu thẳng, nhưng tôi cứ tưởng rằng được đọc lại những câu văn minh đăng trên báo có lẽ thú lâm. Hơn nữa tôi muốn biết văn của tôi ra sao. Nhiều lúc đọc vài chuyện trong tờ tuần báo tôi thấy tác giả tả

— Đứng làm gì đấy ?

Tôi nhìn lên, một cô bạn bên hàng

Hoa phượng nở: ô kìa đà hai tháng !

Tặng các em bé hiếu học H.L.

Hoa Phượng nở : tình không vương son đỡ
Đàn trẻ em ngoan ngoãn đến học hè
Mỉm cười trong nắng cắp sách đi
Chăm lo học đê ngày mai kịp bạn.

Hoa phượng nở : không mùi hương sắc phấn
Gót chân non nhẹ dẫm cánh hoa rơi
Vai sánh vai nghiêm nồng bão nhau lời :
« Ta chăm học cho đời mau tươi thắm ».

Hoa phượng nở : không đàn ong lũ bướm
Mắt chớm hờn bâi tinh đố « phép chia »
Tay bút mắng thiết nghĩa nắm bút chì
Thảo bài luận nhan đề : « LÒNG YÊU NUỐC ».

Hoa phượng nở : không bóng gương mái lược
Tả áo rung che túi ngô vẫn thương,
Lòng thơ ngày nuôi ý nguyện hùng cường :
Bi trang điểm một ngày mai tươi sáng.

Hoa phượng nở : ô kìa đà hai tháng !
Chân trời xa... biển học thật mênh mông,
Nhưng lòng ta... bờ bến cũng vô cùng :
Chăm lo học... hết hé... mai lên lớp.

HIỀN LƯƠNG

cũng thường, không phải hay lầm mới có người xem. Đến khi thực hành tôi mới nhận thấy viết văn không phải là dễ, nó phức tạp, cần tinh tế nhiều. Mình nhà văn phải rút kinh nghiệm sau thời gian deo đuổi nghệ thuật. Thị ra tác giả mấy bài văn ấy hơn tôi nhiều quá. Ý nghĩ ấy làm tôi bực tức, lòng tự ái lại thúc dục tôi.

Tôi cố thêm thắt câu chuyện hai chú bé chui xe cho thật cảm động. Cố tả cuộc đời đen tối của chúng. Những đứa trẻ sống đầu đường sô chay. Những đứa trẻ không cha không mẹ, đang hăm hở bước vào cuộc đời đầy tội lỗi mà vì không có giáo dục và hoàn cảnh sẵn sàng chờ đón chúng !

Ý nghĩ được xem những câu văn của mình in trên báo, cái chữ in mà tôi cho là nó khác xa với lối chữ viết ngõng nghèo trên giấy có một giá trị khác nhau, làm lòng tôi khó chịu. Tôi muốn thực hành ngay cái ý định lúc bấy giờ...

(Phổ Hội đầu Thu 54)
HUYỀN LƯƠNG

TRANG HỌC SINH ● TRANG HỌC SINH ● TRANG HỌC SINH ● TRANG HỌC SINH

ĐỜI MỚI số 131



BÌNH thơ ban

ĐƯƠNG LỆM

của cô MAI THANH ÁNH

Là đã sang màu, vườn nhật
cánh hoa dâu. Nắng thu vàng hiu hắt,
xao xạc lá phai màu... Phải ! Là phai
màu đê bảo :

Từ vào thu đèn nay,
Sương thu lạnh.
Trăng thu bạch.
Khối thu xây thành...

Thu oi thu đã về... Thu là mùa gợi
cảm nhiều nhất, đê làm lảng lảng tâm
hồn thi nhân. Nhưng ! đã qua bao thu
cho tim ai se sật ! Tiếng « thơ thu »
chẳng còn khoan khoan du dặt,
« bắt » thi nhân làm :

Con nai vàng ngọt ngào,
Đẹp trên lá vàng khô.
nữa, hoặc trưởng tưống lúa rơi xao xạc
như thăm thi cùng ai với mái tóc
thè óng ả bên vai :
« Em không nghe mùa thu,
Đứa trăng mờ thõn thõe.

Thi nhân của thời đại nhắc THU
với nguồn nghệ cảm « MỚI ». Thu
qua... thu đến... thi nhân thấy gì ? nghĩ
gi... và đã ghi tiếng « Thơ Thu » trong
một hướng long « lành mạnh ». Đọc
bài CHIM VỚI EM : « ÔI BÀI THƠ
TUYỆT TÁC » ! của anh ĐOÀN THẾ
ĐÔN, Thanh Ánh nhận thấy một hình
ảnh đẹp và ý thơ như muốn trào lên
nỗi lòng sâu lắng mê mẩn... .

Tác giả kề lại một kỷ niệm ghi nhớ
của mùa thu nào :

Tôi qua nhà em buổi sáng
Mặt trời chưa lên, đất còn mờ sương
Đậu xanh lanh lanh con gà già
Đàn lý ngay đường đê thoảng dạ hương... .

Một sáng mai hồng, cảnh còn mờ
hơi sương, tác giả ghé qua nhà cô gái
thôn trang đê thấy :

Thấp thoáng cây thưa,
Đáng em dịu dàng.
A ! người con gái thôn trang.
Thức giấc theo bầy chim ngực (!)
Em gọi bồ câu tay tròn nắm thõe.
Đấy, thi tài thơ : là một cô gái với
đàn chim, và tác giả đã khéo gói
ghém thêm vào những điều cần nói,
CẨN NHẮC ĐẾN... mà đã bao thu này

cánh chim bat gió... chẳng biết tìm
đâu thấy BỐNG CHIM CẦU ? !...

Thật chỉ là một hình ảnh tầm
thường nếu lòng ta không canh cánh
lo âu, bàng khuàng buồn nhõ...
Nhưng, đã gợi cho người trai thế hệ
lưng nặng « ba lô » ngang vai súng
thép phải tê tái moag chờ.. Mong
chờ... « Yên lành, người vui bừng theo
lối xóm. »

Trong con người thi sĩ, tác giả lại
còn là một họa sĩ nữa... Tác
giả đã « vẽ » lên một bức tranh
lụa khéo đều hòa màu sắc. Một cô
gái áo nâu, miệng tươi môi trầu vây
quanh đàn chim trăng mồ hôi thóc
vàng. Nền trời mai bằng bạc ứng
hồng... xa cuối tận đằng Đông:

Lông chim trăng mà da em trăng nuốt
Chim chim bàn tay : hoa nở trinh khai
Mỗi em chum chũm lời áu yếm
Chất chói mừng vui chim vây trong
ngoài.

Nhưng ! người trai dành phải quay
gót ra đi đê lòng sầu tê tái rồi nao
nhao thăm nghĩ :

Chim với em : ôi bài thơ tuyệt tác !
Vi trời có xanh, lá cố biếc, nắng cố hồng
Vi mùa thu dù hoàng cúc, dù nguyệt
mặt, dù thanh phong !

Chim với em : tất cả - gi... vô nghĩa !

Phải dù thế nào đi nữa những
CÁNH BỒ CẦU của MÙA THU CŨ đều
vô nghĩa (!) và đúng thật thì lòng dân
ai chẳng thèm muốn CHIM VỚI EM
đê làm thành BÀI THƠ TUYỆT TÁC ?

Nhưng :

Viễn tưởng hòa bình, ôi tay trăng, bồ
câu !

Mỗi biếc MAI SAU, cõi lung ngọt ngọt,
Giồng tâm tưởng hương nguồn sinh VỎ

LU'ONG.

Chân phơi phới với nhịp long thích thăng
Trí mãi còn mường tượng mèu chim cầu

Tai mãi còn vắng lời gọi chim cầu...

Thu qua.. rồi thu lại qua, viễn
tưởng hòa bình vẫn còn mờ nhòa
ruộng khoai mà cũng cố ép một
cách « ngô nghê », tự cho mình là lớp
người... (?) đợi :

Rồi :

Bá sôi gặp ghẽn mấy thu,
Qua dịp cầu chê h, men vè xím cũ
Xóm ấy ngày xưa, bây giờ h'ag phế
Tanh tanh mùi ô, dùu nắng gầy xiêu
Võ ve tiếng nhã, mưa trưa g'ô chiều...
Ô, người con gái thôn trang !
Ô đàn chim cầu hiền lành !
Miu chim còn trắng, tíc em còn xanh ?

Chênh nhịp cầu tre men vè xóm cũ
chỉ để thấy cảnh hoang tàn, và người
trai ấy lại « nhẹ bước mà « nghe » hồn
nhô lệ ».

Đường đi ngọt ngắn,
Nhớ vùn buồn sáng năm nao !
Có người con gái áo nâu,
Cố dài chim cầu trắng nuốt,
Tay ai tròn nắm thõe,
Ngó ngọt gọi chim cầu !

Bước đi mà lòng đau đau
Cố cây mây nước hoe màu nắng ngang
Tôi đi cho nàng về
Màu chim trong sáng tình quê
Tôi đi cho ngày em về
Đậu biếc vườn xanh, nắng vàng, trăng
khuya.

Đúng rồi « cánh chim thật » đâu đã
về để rợp bóng từ « mũi Cà Mau đến
biên giới Lạng ». Vì còn vắng vắng
tiếng hò khoan :

Hò oi ! Hò oi !
Trăm năm ai lỗi hẹn hò
Hiển Lương Bến Hải con đò vắng đưa.

Oi giọng Bến Hải !
Năm xưa sao bảo đợi chờ
Hôm nay sao lại hững hờ với ta ?

Thôi thôi !
Hiển Lương bến vắng,
Sông Hải trường thành
Đôi người đôi ngả phân ranh !
Cay đà bến cũ hai cảnh Bắc Nam.

HIỂN LƯƠNG

Phải, trách ai xui nên sông Bến Hải
làm trường thành đê đài bờ cách
biệt. Còn đài bờ cách biệt thì vẫn
còn lo rằng : ai kia sẽ « CÒN ĐÌ » !
Đi đê có ngày em về, màu chim trong
sóng tình quê.

Anh Đoàn thế Đôn đã thành công
ở phần nội dung với một thề tài
« đẹp ». Anh đã THẤY, đã NGHĨ, và
đã CẢM đê hồn thơ chân thành gợi
nên những câu thơ chứng tỏ một
khía cạnh tình cảm THẬT trong tâm
hồn của thi nhân.

Chứ không như một vài thi sĩ, sự
thực thi vẫn lè gót giày klap.néo hè
phố đô thành, chưa hè... và có lẽ sẽ
chẳng bao giờ hè vun xối gốc lúa,
ruộng khoai mà cũng cố ép một
cách « ngô nghê », tự cho mình là lớp
người... (?) đợi :

(đọc tiếp trang 42)



TÂM HỒN PHỤ NỮ

GINA LOMBROSO là một nữ học
giả người Ý, đậu tiến sĩ văn chương và
y khoa. Bà trước tác rất nhiều sách khảo
cứu và kịch, truyện giả trị, trong đó có
cuốn L' ANIMA DELLA DONNA
(TÂM HỒN PHỤ NỮ) được khắp thế
giới chú ý và đã từng được dịch sang tiếng
Pháp, Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, Hòa
Lan, Tây Ban Nha, Lỗ, Đức, Hung...
ân hành trung bình đến mười lăm lần.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



MINH di sát vào Tình
một chút xuýt xoa:
— Lạnh góm.

Tình cũng lâm bầm:
— Lạnh gi mà lạnh ác. Mới sang
thì mà giờ heo heo như một chiêu
mùa đông.

Trời đã nhả nhem tối. Sương xuống
nhiều làm nhòa cả ánh sáng còn roi
rót. Trên ngọn một cây cau nhà ai
chợ vờ còn trăng mờ sáu lắc lồng
giữa muôn vì sao lạ. Hai người lặng
lẽ đi, dưới chân họ đất lấp với đá
lởm chởm biến thành một màu đen
sẫm. Trước mắt họ là dốc Bến Ngự
nằm thoai thoái. Những tảng đá to
như những bức thành ở ven đường
trong bí mật la. Nếu không có vài
người đi chợ về chậm, vai nặng trĩu
gánh hàng è ẩm uể oải bước từng
bước một lên dốc thì có lẽ Minh và
Tình tưởng như mình đi lạc vào một
ven rừng.

Con đường lở lói vì nước mưa
chảy. Áy là hôm nay lạnh ráo đáy.
Những ngày mưa thi đây lại biến
thành một con suối nhỏ. Lên thăm
Lương trong những ngày đó Minh và
Tình phải lội bùn ướt cả hai ống
quần. Thuở ấy xa xôi lắm rồi, lúc mà
cả ba Minh, Tình và Lương còn sống
vô tư trên ghế nhà trường.

Minh nhớ đến Lương, cái anh chàng
lúc nào cũng cười và nói nhanh như
sợ ai cướp mất lời. Minh buột miệng:

— Mới đó mà đã hơn một năm.

Tình ngạc nhiên:

— Mày nói gì cơ?

Minh nói nhỏ:

— Tao vừa nghĩ đến thẳng Lương.
Mới đó mà hắn đã đi lính hơn mười
sáu tháng rồi.

Tình không trả lời. Hai người im
lặng đi bên nhau mỗi người một ý
ngẫm.

Minh vấp phải một viên đá, gã dừng
lại nguyên rùa. Tình đi chậm lại một
chút đợi bạn. Miền man hắn nhớ
thành phố Nha Trang, nơi mà hắn đã
sống được mấy tháng.

Sau khi đậu thành chung tình bỏ
học đi Nha Trang. Hắn đã phản ứng
rất nhiều trước quyết định của mình.
Tinh vốn tính nhút nhát.

Chỉ đi Nha Trang thôi mà hắn cũng
đã do dự mãi. Hắn còn nhớ năm học
đệ tử thi hỏng Thành Chung lần thứ
nhất chán ngán hắn có ý định thoát
ly. Mọi việc đã sắp đặt xong. Thức
suốt một đêm hắn hí hoای viết mấy

bức thư để lại cho gia đình và từ giã
máy thẳng bạn.

Hôm sau hắn đến trường rút học
bạ và xin giấy chứng chỉ tốt nghiệp.
Bước ngang qua lớp học cũ bỗng
đứng hắn đứng tần ngần nhìn hai
dãy bàn ghế nơi mà suốt một năm
học đã làm hắn tê ngắt. Nhưng bây
giờ hắn trong lớp học cũ với cặp
mắt khác. Không định mà hắn bước
qua ngưỡng xuống. Tất cả đều im
lặng. Hình ảnh mấy vị giáo sư nhảy
chập chờn trước mắt hắn. Hình như
đâu đây lời giảng toán, quốc văn
vang lên giọng quen thuộc của ông
D. giáo sư Toán. Tình liên tưởng
đến gương mặt xương xương của
ông D. Mỗi lần giảng bài tay gõ cái
thước nhịp nhịp lên bàn. Và ông
H. đôi mắt sau đôi cặp kính cận thị
lúc nào cũng trùt xuống dưới sống
mũi. Những lúc nói ông lại ngừng
mặt lên để cho cái gương cận thị
khỏi rơi.

Tri nhớ hắn đi men theo từng bàn,
từng bàn những nét mặt vui trẻ của
lũ bạn học hiện lên với chuỗi ngày mà
Tình cho là tù túng. Một niềm nhớ
tiếc len vào tâm tư. Hắn gục đầu
xuống, bàn tay đỡ lấy trán như ngày
nào lơ đãng nghe thầy giảng một bài
toàn khó mà hắn không muốn nghe.

Lâu lắm hắn ngồi im lặng đ𝐞 tri nhớ
lui về dĩ vãng. Bên kia khung cửa so
mấy cây phượng rung rinh mái đầu
đỗ. Bỗng nhiên đòn ve không rủ mà
réo lên một loạt. Tình giật mình ngừng
đầu. Cai bảng đèn còn phủ một lớp

bụi phấn và vài nét trăng lờ mờ trước
mắt hắn như đèn thêm lên vì mắt hắn
bị chói ánh sáng. Mấy cái bàn đầy vết
mực đứng im.

Tiếng ve òn ào như sân trường
một giờ ra chơi. Tình nhìn ra ngoài
sân trường vắng ngắt, mấy cây phượng
đứng im trong ánh nắng gắt. Hắn
đứng dậy ngạc nhiên thấy mắt minh
ướt lệ. Hắn bước ra khỏi lớp Tâm
tư trùu nặng buồn. Đi ngang qua
Phòng giấy tông giám thị hắn nghe
có tiếng đánh máy chữ lóc cúc. Có
lẽ viên giám thị già đang chậm chạp
gõ mấy ngón tay gõ guộc lên hàng
chữ như ngày nào bị ông giám học
kêu lên mắng hắn thường thấy. Hắn
thấy nao nao và bước vội ra về.

Hết hè Tình trở lại trường. Câu
chuyện thoát ly mà hắn dự tính tan
ra mây khói. Mỗi lần giờ lại ch้อง vò
cũ bắt gặp mấy lá thư « từ giã » ấy
hắn thấy thèm thèn, tai hắn lúc đó đỏ
ửng lên. Đôi khi hắn muốn xé những
di tích khó chịu ấy đi nhưng nghĩ sao
hắn lại gấp vào quyền vò cũ để vào
ngăn tủ. Vẫn vò lầm khi nghĩ đến
chuyện xưa hắn bài cười.

— Không biết nếu mình đi bây giờ
sẽ ra sao?

Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy
một sự tức bức trong đời sống. Bình
đi dịch lại tái phát. Tình lại muốn
đi. Ở mãi một chỗ từ bé đến giờ
không mảy may thay đổi hắn thấy
tâm thường quá. Vẫn gian nhà cũ kỹ
giữa một thành phố buồn bã, bên
giòng sông nước lúc nào cũng lờ mờ
không hề gọn sóng. Vẫn ngày hai
buổi bước qua một khung cửa, ngồi
vào một góc lớp đ𝐞 lắng nghe từng
ý chuyện, từng ý giọng nói. Đầu
đều ngày nào cũng như ngày nào.

Đi, phải đi đổi cảnh sống một chút,
mời sống đầy đủ. Thế rồi giữa năm
học ấy hắn đột ngột bỏ ra đi. Không
ai biết hắn đi đâu. Mãi đến một tháng
sau Lương và Minh mới nhận được
thư của hắn từ Nha Trang gửi về.
Tình đi dạy học một trường tư và
ở một xóm im lặng hơi xa thành
phố. Tình không gửi thư về cho mẹ
mà chỉ nhờ Minh đến nói giùm. Thư
hắn viết tràn trề giọng yêu đời. Minh

cũng mừng cho hắn. Nhưng đâu được
đăm tháng, rồi cũng đột ngột hắn
xách « va ly » trở về.

— Mày nghĩ gì thế?

Mìn cười Tình đáp:

— Tao nhớ hồi tao về.

Minh bắt lên cười :

— Ủ, mày về hồi đó tao mừng la.
Nếu mày không về tao cũng xin phép
nам của tao đi Nha Trang chơi và
thẩm mày đấy.

— Tao muốn đi đâu thi đi. Mẹ tao
thi chỉ nói : « Con muốn sao cũng
được miễn đừng làm tủi vong linh
cha con dưới suối vàng là được ».

Minh cười mà không trả lời. Trong
trí gã thoáng qua hình ảnh Tình một
chiều nào xách « va ly » trở về. Gã
còn nhớ mãi thẳng bạn có mang trong
huyết quản một chút máu giang hồ.

Lúc đó Minh sửa soạn đi chơi ra đến
đầu đường kiệt thi đụng phải Tình.
Minh tiếp :

— Ủa, thẳng nõm. Sao mày về đây?

Tình cười, mặt thản nhiên :

— Buồn và nhớ mày quá tao về.
Bác có nhà ?

Đỡ lấy chiếc « va ly » tàn trên tay
bạn Minh dục :

— Đì đâu? Về nhà tao chút đã.

Không trả lời Tình bước theo bạn
Vốn ít nói, hay có nói thi chỉ trả lời
lát gừng thôi. Tình vẫn như cũ không
thay đổi.

— Trông mày vẫn thế.

Minh đứng lại ngắm bạn.

— Ủ... mày có buồn thêm một
chút. Bi cô nào đã mời lò mò về đây
chứ gi?

Cả hai phá lén cười vang cả đường
xóm. Mấy con chó giật mình sủa ảng
lên.

Tình đáp :

— Đâu. Ở buồn quá đi. Đôi lúc nhớ
nhà, nhớ Huế ghê. Thẳng Lương vẫn
gởi thư thường cho mày đấy chứ?
Hắn viết thư cho tao luôn.

Ngừng một lát Tình tiếp :

— Tao có ghé Tourane với thẳng
Lương mấy hôm. Hiện giờ nó cũng
bi. Lâu rồi nó đâu hai đứa mình, nó
cũng khỏe không hơn gl...

Tình bỏ giờ câu nói im lặng.

Minh bùi ngùi :

— Tao tưởng hồn sướng.

Hai người bước vào một gian nhà
lụp xụp và hơi tối. Minh đi sau, đứng
lại ở ngưỡng cửa tim cái nút điện:

— Nhà muỗi quá thành bà già ta
cũng chả mở đèn.

Bé « va ly » bạn lên chông Minh gọi:

— Mẹ ơi... thẳng Tình về đây mẹ
này.

Từ nhà sau mẹ Minh chạy lên.

— Đâu... đâu... Tình. Chà, đi máy

tháng về trông lạ hắn đi. Thế nào, làm
ăn ra sao, có quà cho Bác không?....
Vợ con gì chhra?

Tinh nhìn Minh cười :

— Dạ thưa bác vợ con gì đâu. Chả
mà... ai mà thêm.

Bà Hai kéo Tình vào lòng.

— Cha mày ch.. Khéo khéo mà
hai, ba vợ đây.

Cả ba cùng cười vang. Vốn thương
con, bà Hai cũng xem Lương và Tình
như Minh; Lương và Tình thường đến
ở lại học với Minh hàng tuần, Bà Hai
vui vẻ nói :

— Thời loạn lạc anh em bạn sống
vui với nhau được ngày nào hay ngày
ấy.

Bà vuốt lên mái tóc Tình và hỏi :

— Con đã ghé nhà chưa?

— Dạ chưa ạ, cháu đi thẳng vào đây.
Giờ này có lẽ mẹ cháu cũng chưa về.

Minh tiếp :

— Tình ở lại ăn cơm dày mẹ ạ.

— Thẳng Tình rõ tốt số. Tao vừa
mua được con cá gáy béo lâm đê tao
nấu cháo cho hai anh em bấy.

Nói xong bà đi vội xuống bếp. Tình
và Minh trông theo mỉm cười. Gian
nhà trống trải chỉ còn lại Tình và
Minh. Ngồi xuống một chiếc ghế gần
đây Minh chăm chú nhìn Tình.

— Tao tưởng là tao chiêm bao Thằng
nõm lạ, về cũng không cho tao biết
đề tao đón.

Ngả người lên chông Tình cười
sảng sặc :

— Về chuyện. Mày bữa nay cũng
đâm ra kiêu cách. Đưa với đón. Ấy
gặp tao thẳng Lương nó cũng ngần
người ra mà ngạc nhiên Trông nó độ
ray đèn xám đi. Rắn rỏi lắm, nhưng
Phải cái nó hơi ốm.

Minh chép miệng :

— Tao có ngờ đâu nó khỏe.

Cả hai cũng im lặng, Minh khe khẽ
thở dài.

Tao cũng chưa biết chắc,
có lẽ tiểu đoàn của tao sắp
đổi vào miệt trong.

Lương nhởn dây :

— Vào Nam Việt hở Minh?

— Không, cũng đâu gần
đây thôi.

Lương lại nằm xuống, hai
tay kê dưới đầu. Hắn vừa
nói vừa cười :

— Mày đi em yêu của
mày tha hồ mà buồn.

Không thấy Minh trả lời
đoán chung bạn hắn đã ngủ
Lương lại nằm im, mắt nhìn
lên trần nhà một màu

(đọc tiếp trang 40)





TRÊN ĐƯỜNG TỘI LỐI

Đêm đêm bên lề dời khói lửa,
Có người giết chết cả hoa niên.
Đêm đêm vui trong vòng tội lỗi,
Có người say giữa tuổi đang lên.
Ai nghe chăng tiếng cười khoái lạc,
Đang ru ai giữa cánh tay êm?
Ai thấy chăng niềm vui xác thịt,
Đang dâng tình đầy đầy trong đêm?
Ai thấy chăng hồn trai mười hương,
Ngoi mình trong trại lạc triền miên?
Ai nghe chăng tình dời già trá,
Mê hoặc hồn trai ánh hư vinh?

Ta nghe rồi! Bóng hình tội lỗi,
Giết vạn hồn trai, vạn cõi lòng!
Ta thấy rồi, niềm vui diên dại,
Lịm chết người đi với rượu nồng!
Ta nghe những ai không lý tưởng
Đang cười hả hả giữa điều vong!
Ta thấy những đôi mắt thèm khát,
Trại lạc đầy lên cắp môi hằng!
Ta đã nghe rồi, ta đã thấy,
Bao người xây đắp chí hoài công.
Hồi ơi những người mang tội lỗi,
Đã hết lòng thương đất, núi, sông...

HUY PHƯƠNG

MẮT MỘT BẢN TAY

Ôi! những người em nhỏ
Tóc xanh, mắt xanh xanh
Giữa mùa lụy loạn nở
Thảm mây vạn người anh...

Em tôi nào đã có
Một mùa nao êm lành
Nắng lén mầu rạng rỡ
Quê ngập ánh trăng thanh

Mà người ơi! sờm lại
Ngày nao quê hoang tàn
Đèn tháng năm héo dại
Vơ vát nèo đô thành

Rồi thé là... người nhỉ!
Một mầm non lìa cây
Đèn non sông, thế kỷ
Đàn mắt một bàn tay

ĐÀM XUÂN CẬN

NHỚ NHUNG

Tặng Trườn Xuân

Đã một mùa hoa tim núi đồi,
Nắng buồn vương ý lạnh xa xôi,
Anh đi, mây xám giăng chiều cũ,
Mưa bụi mờ bay, gió ngậm ngùi...

Sóng núi dâng tràn nỗi nhớ thương,
Quê lòng băng bạc ý tha hương.
Tóc xanh chưa trắng màu ly cách,
Đã trắng tinh trai giữa phố phường.

Anh nhớ dòng sông trôi quanh quê,
Thương con thuyền giật bến hoang sơ,
Bảng khuông mây nước màu tang chế,
Ai có về đâu để đợi chờ?

Ra đi mây độ bờ lau nở.
Sương bạc giăng mờ ngọn núi xanh.
Khúc hát từ ly nghe bờ ngõ,
Buồn vương theo điệu nhạc đăng trình.

Sao nhớ nhung hoài, non nước ôi!
Quê hương biến biệt ngظم ngùi thôi.
Gió chiều áu yếm bờ lau ngô.
Ta ngõ chiều nay gió sút sút.

HUYỀN VIỆM

THÁP NẮNG

Dừng chân nơi biển cương,
Ngút trời nắng lửa,
Đá dựng thành trì ngăn đại dương.
Lối về bụi đỗ,
Núi tiếp mây trời xây Tháp nắng dặm trường.
Dừng đầy trong bóng núi.
Dăm kẽ không nhà mơ cõi hương
Gạch đá ngâm ngùi phơi đồ nát;
Ngói xám giờ ai xây
Như mây cười say tiếng hát.
Nơi đây

Suối đặc

Rừng sâu,
Nắng trưa ngời khoe mắt.
Có người tay đã dang cao,
Tình đậm sương gió;
Ánh thép nở hoa bừng lửa đỏ
Tiếng đục dậy lên đường.
Tháp nắng rưng rưng ngùi trong bốn phương
Ôi tháp nắng muôn trùng!
Chiều xưa qua đây cầu ca trên mây còn rung
Chiều nay qua đây lòng say yêu thương.
Tháp nắng lưng trời
Ôi lửa sáng đại dương!

CHÂU LIÊM



ĐỜI MỚI số 131

THƯ VỀ HÀ-NỘI

Gửi một người bạn xa xôi
THẾ VIÊN

PHƯƠNG ơi! Xa nhau một năm rồi! Nhớ lại ngày chia ly mình thấy gần quá, mới độ nào hai đứa rời tay, băng khuông trong ánh nắng chiều, mà nay vừa hai mùa nắng! Một hai mùa thôi nhưng thâm thoát đã bao thay đổi: tháng chạp Huyền mật, tháng ba Phương bị nạn, và bây giờ người ta chia đôi đất nước, không biết đây đã phải là lá thư cuối cùng hay chưa?

Năm ngoái mình đi, hẹn sẽ trở về vào độ thu chín, nhưng Phương ơi, còn mong gì nữa! Cuộc đời là những biến đổi không ngừng, chúng mình biết thế nhưng làm sao được!

Phương không vào Nam, mình không ra Bắc, tất cả chỉ do hoàn cảnh và định mệnh, chúng mình đều muốn xa nhau. Hoàn cảnh khắt khe chúng mình chưa thắng nổi, định mệnh tàn nhẫn chúng mình chưa vượt qua.

Phương ơi! Minh nhớ Hà nội lắm! Ngoài ấy sắp sang mùa cỏm và đang mưa ngâu đây nỗi? Trong này thu về hơi sớm, nắng hanh vừa ngập quê người. Viết thư cho Phương giữa chiều hoe nắng, mình nhớ ít và nghĩ nhiều. Trước mặt mình giải nắng châm lên, phơi mây trên mái ngồi và làm sáng lóa một bức tường vôi mới quét. Nhìn mây nắng nơi đây mình thấy gần gũi và quen thuộc quá! Giá có mấy quả bàng rụng ngón ngang hay mấy hạt nhãn đen rơi lăn lóc, thêm vào một tiếng gà trua uể oải thì đây là mùa thu Hà nội.

Trông nắng hoe vàng mới châm, đột nhiên mình nhớ lại những ngày êm á xóm Đoài, ngày ấy xa rời, Phương ơi! Minh chỉ nhớ mang máng những buổi chiều tháng bảy, hình ảnh những ngày được mùa, hai đứa thản nhiên hò hét trong khỉ ở ngoài sân mấy anh nông phu đập lúa và xây rơm trong mây nắng thu êm dịu...

Có lẽ hồi ấy chúng mình còn thơ ấu quá, những thay đổi của thời tiết và những hiện tượng bên ngoài không đủ gây cho chúng mình một phản ứng trong tâm hồn. Cho tới mãi bây giờ mình mới nhận thấy một ý nghĩa đẹp trong mây nắng sương mù, một cái gì thúc đẩy và làm xáo động tinh thần.

Phương ơi, trong đời mình đã bao lần được thấy nắng mới mùa thu, nhưng chưa lần nào cái mây nắng hanh vàng ngai ngái ấy lại đem đến cho mình một cảm giác khó tả và nao nức như lần này.

Ôn lại dĩ vãng, trong những năm qua chúng mình đã thấy, những gì đẹp đẽ, yên bình trong mây nắng ấy? Chúng mình đã thấy gì ngoài mây đợt nắng quái chiêu lệch một mái quán xiêu vẹo, len lỏi nằm trên lối đi của một xóm tre ẩm uất đầy lá khô, lạc loài vào một xưởng thợ ơi bức, dày bụi bặm? Chúng mình thấy gì nữa nếu không phải là những tia nắng gay gắt, óng ánh trên lưng những người phu mò mò hối nhè nhẹ, hay thoi thóp, vàng vọt trên một trận địa ngập mây xương.

Từ nơi đê đê nhện nhịp tới miền đồng quê héo lái, ở



đâu chúng mình cũng chỉ thấy nắng đẹp trong cảnh làm than thiêu thốn. Biết bao người dân lành chất phác chỉ vì lê sống tầm thường, phải cặm cụi làm lụng « đầu tắt mặt tối » quanh năm, qua bữa sáng lo bữa chiều, vất vả trong nắng mùa thu để quên rằng mỗi người trong bọn họ đều có sẵn một óc mỹ cảm, một niềm rung động, đây là những quyền thiêng liêng và thực tế nhất của con người.

Đừng bảo rằng mình lẩn thẩn đôi lúc mình tự hỏi không biết rồi đây, mười năm, hai mươi năm nữa, xã hội có còn những trạng huống ấy không? Minh nghĩ rằng một khi thế hệ chúng mình trưởng thành, nhất định phải có những biến cố to tát,

Qua mấy năm binh lửa, vượt máy dịp cầu hưng vong ngày nay người ta cắt đôi đất nước. Nắng thu bừng lên đẹp đẽ nhưng chưa xó: thâm thía chừng nào!

Phương ơi, nghĩ cho kỹ thì bọn mình thật những đứa « xáu số », sinh ra và lớn lên trong một phản tư thế kỷ, ở đó người ta chém giết nhiều hơn xót thương và áp bức nhiều hơn bình đẳng!

Tuổi đời chưa độ nửa non, bốn chúng mình đã phải chứng kiến những khổ đau, những thiên lệch, xấu xa của một xã hội chưa toàn thiện. Nhưng Phương ơi! Đừng vội nản chí! Nhớ rằng không bao giờ chúng mình bước vào ranh giới của yếm thế, yếm thế không làm gì được, người xưa gọi yếm thế là một địa ngục, chúng mình phải cố gắng tạo tác một mạch sống đạt dào! Đất Việt còn mỏ hòn miền Bắc, còn đồng lúa miền Nam, còn tài nguyên kinh tế, còn vựa thóc không cùng thì chúng mình còn chờ đợi những ngày huy hoàng thống nhất.

Không ai có quyền ngăn cấm chúng mình mơ tưởng những ngày rực rỡ của non sông, muôn người chung sức làm việc dưới một bầu trời êm đềm, nắng mới, vừa lên... Cả một lớp sóng người nỗ lực kiên thiết, lập lại cuộc sống với một nguồn thông cảm dày yêu thương!

Phương ơi! Hãy hình dung cảnh tượng một ngày hanh nắng ở thôn quê, người ta say sưa hoạt động, những nhát cuốc bồ mạnh vào lồng đất, đất vỡ tung lên! Ở thị thành trong các xí nghiệp, các xưởng thợ rộn vang tiếng nói cười của những người lao động, tiếng búa đánh xuống sắt thép, tiếng máy chạy hòa cùng tiếng hò reo đón tàu ở một bến cảng, những âm thanh ấy biểu hiệu cho một thế hệ tràn dâng sức sống. Thế rồi ở các ngả đường, những em bé thơ ngây, hồn hồn, tung tăng đi trong ánh nắng đầu mùa, mắt chúng sáng long lanh chứa chan niềm tin tưởng.

Chúng cười đùa rẽ về phía những nhà máy bốc khói (đọc tiếp trang 34)

Có ai thấy chẳng trong một buổi sáng sương còn mờ cây cổ đã có những bánh xe quay trên con đường rã đi, hướng về một chân trời đang mờ rỗng. Có ai mong gì giữ lại một tâm hồn đang khát ánh sáng, đổi tự do. Và những bánh xe thản nhiên di qua những con đường đầy hương sắc, còn vướng dư vị của đất mặn, lúa thơm.

Bánh xe nghiêm sao sạo trên cát sỏi, một ít bụi mịn bám vùi lấp bánh xe như cố theo đến một chân trời xa lạ. Trục xe cố hơi lung một chút, nhưng con đường di đến vẫn thẳng.

Sáng ấy trời sao nhiêu bụi mịn lấp, bánh xe quay trên đường sỏi đã mờ trống như đi giùa cát mịn đường tròn... Trên những thửa ruộng trên đường có tiếng hô thanh thoát theo gió, bánh xe quay loang loáng trong màu hồng của bụi đường và của nắng đang tràn trề trên lối ra đi.

Và, cũng đã có những bánh xe trôi vè, đi vào trong tầm tối của lúc hoàng hôn xuống. Bánh xe cơ hồ không còn đủ sức để quay những vòng đều đặn nữa, bánh xe lì ngoằn ngoèo trên đường chiều hao hao. Mảnh trời ngoài kia đã dần dần phủ lấy bóng tối rồi, người ta không còn can đảm để nhìn lui nữa. Đường trở lại thì gần mà đường ra đi thì xa, bánh xe nghiêm trên con đường lá rụng xao xuyến của buổi chiều sắp tắt. Trời tối dần, và những bánh xe đã mờ dần, khuất dần, mờ dần sau màn tối của đêm xuống và sau ánh bụi đường dưới bánh xe quay.

Một phút xe dịch của bánh xe, những tiếng vỡ của đá sỏi trên đường là người ta nghe cả cõi lòng của mình đang nứt nẻ. Những chiếc khăn tay đã không thấy rõ, những bánh xe đã thản nhiên quay tròn như nghiêm nát bao tâm hồn cố ghì lại những bước đi của chuyến xe. Đó là những phút chia ly giữa người đi và kẻ ở, những niềm thương xót loang ra rộng mãi, như bóng xe đã xuống đường một lúc một dài... giò chiều đã lên rực rỡ, tâm hồn yếu đuối của người ta làm sao mà giữ nổi đôi bánh xe quay..

Những chiếc khăn tay nhỏ làm sao có thể biến thành bão để cản đường của những kẻ ra đi.

Chuyến xe đã chuyển bánh rời cũng như những giọt nước mắt đang ấm áp trong đôi mi, và khi những bánh xe đã quay xa rời thì giọt lệ cũng lăn xuống gò má như kéo dài ra những nhát thương, thương nhát. Và kẻ đi tiễn còn ngậm ngùi hình dung lại những bánh xe lăn trên đường, để nặng trong tâm niêm lý biết.

Bánh xe buồn nhất có lẽ là bánh xe chở cỗ quan tài trắng bệch ra nghĩa trang vào một chiều không nắng. Bánh xe đi như những bước chân đi vào một thế



NHỮNG BÁNH XE QUAY

giới khác, để lại niềm thống khổ cho người ở lại trần gian... Người nằm trong quan tài kia làm sao mà nghe được những tiếng của bánh xe quay đưa thi thể mình đến một nơi, để rồi vui lấp cho bụi cát lại trở về cát bụi.

Có những người đã khóc, nước mắt nhò quâ làm sao mà lẩy lội được cả bánh xe đi, chỉ có thể làm ướt những cõi lòng

của HUY PHƯƠNG

mang đầy những nỗi thương. Và những điều kêu ai oán không phải là điệu hành cho bánh xe quay đều về bến tha ma mà chỉ ru lòng người đi theo trong những khói sầu u uất không nói ra được. Bánh xe vẫn quay thản nhiên quá, không biết mình

NHÀ CHIẾT TỰ HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoán chữ ký được cả ngàn bài thư của các giới gởi về xem và khoe tặng.

Dám quả quyết nói thẳng cuộc đời, sang hay hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRẢ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả hằng giờ xem đặc biệt 50đồng/giờ bằng bưu phiếu, hoặc dù số tiền 50đ, nộp trong mười ngày quý Ngài sẽ nhận được bản đoán chữ ký.

Địa chỉ :

150/9 Frère Louis—SAIGON

Chú ý cần viết chữ và cho biết Nam hay Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.

đi ngang qua những cõi lòng và đưa một người, một mảnh xác không hồn xa tát cả những triều mến thân yêu...

Đó là những chuyến xe chở một người ra đi không bao giờ trở lại, nhưng lại có những chuyến xe không phải đưa một thi hài ra đi mà đưa một người — cũng chẳng mong gì ngày trở lại — đó là những chiếc xe hoa ngập ngừng quay bánh vào một buổi trời ngập gió.

Những mảnh pháo hồng kia đã vỡ vụn ra cát rồi, lẫn với màu đất bụi, di bẹp dưới bánh xe quay. Bánh đi như từ giữa thế giới của tuổi trẻ dẽ bước đi đến một giai đoạn chính của cuộc đời, mà con người ta đã thấy đời không còn gì là thi vị nữa.

Những hoa giấy đã dầy lên cả ngõ đè mùng một ngày mà người ta dấy thanh sắc và đẹp nhất của một đời người, nhưng biết đâu khi bánh xe đã quay rời, những thanh sắc ấy đều là hư ảnh cả. Và có lẽ trong những ngày vui ấy đã có một tâm hồn tái tệ — tâm hồn của kẻ ngoài cuộc — âm thầm nhìn bụi đường mờ trắng bánh xe quay.

Lại có những chuyến xe chở dầy những thân hình gầy gò ôm yếu đi vè trên những nẻo đường heo hút. Có gì thảm bàng nhỉ những chuyến xe đi dày, chở bao người đi xa cõi yên vui, bình lặng để đi đến một nẻo rừng xa xôi...

Những bánh xe lăn như làm cho niềm cảm hứng theo thời gian dầy lên mãi. Vào đêm không trăng, không sao ấy, có ai đã nghe gió reo vi vút quẩn quanh vào những mảnh tóc rối bungle, những gò má gầy guộc, những đôi mắt quầng thâm, và cả những bàn tay khô hanh kia nữa, đang cầm chặt lấy thành xe như cõi níu lấp một hi vọng mà tưởng rằng sẽ vỡ vong.

Vào một bình minh, có những chuyến xe tung bừng ra đi, mang mang trong gió những khúc hát yêu đời của một đoàn trai... Đất trời như mở rộng trước mắt họ, và đôi bánh xe quay nhuộm cả ánh nắng hồng.

Chiều nay, một buổi chiều dầy nắng đậm và gió buồn. Nhìn những vết bánh xe in hẳn trên đường nhựa tối bênh khuông không biêt đó là những bánh xe đi hay bánh xe về; chuyến xe khác xa lạ của một tâm hồn hay chuyến xe chở một thi hài ra nghĩa trang nữa.

Và hoàng hôn đã chập choạng xuống rồi không biêt những bánh xe ấy có cùng đi về một nẻo đường không?

H. P.



ĐỜI MỚI số 131



★ ★ ĐIỀU TRA PHÓNG SỰ của DUY SINH ★ ★

Cứ mươi phút một chiếc máy bay lại bay vút lên không, mang theo hàng mây chục gia đình...

Hôm nay đây, dưới ánh nắng gay gắt của bầu trời miền nhiệt đới, người ta thấy hiện lên nhiều hình dáng là lạ, nhiều bộ mặt ngạc nhiên, nhiều khung cảnh bi thương của những kẻ lạc loài... «đầu thai lầm thế kỷ».

Xe hơi ném chật từng cỗ người và đồ đạc trù tất cả xuống những nơi tạm trú rồi lại ra đi để đem về suối người mới.

«Trại di cư áo tim», tức là trường nữ học Gia Long, nơi cư trú của sinh viên và công chức, tương đối sang trọng vào bực nhất.

Một giải băng dăng ngang nếp còng ghi lời chào thân ái của anh em sinh viên cùng đồng bào Nam Việt.

Trại di cư sinh viên

Ở đây là địa điểm lý tưởng nên không có vẻ hỗn tạp so rụi... từng mái tóc bồng, từng bộ quần áo còn thảngぬnep lẩn lộn cùng bao tà áo trắng, hồng, tim phất phơ trên nền sỏi xám, nồi bật lên trên thảm cỏ xanh. Cuộc sống có vẻ đẽ dặt, không náo động. Vài ba anh chàng đầu trên ghế đá nhỏ to bàn tán, một hai chị dạo vườn thi thầm nói chuyện, toàn trê nhô đưa rờn cười vang. Vài làn khói xanh tuôn vương vãi lên mái ngói xám, già đình công chúc sửa soạn bữa ăn trưa.

Men qua từng gian phòng học chứa gia đình công chức, tôi tiến đến câu lạc bộ của anh em sinh viên. Tất cả vén vén một cái bàn bày nhật báo, «Việt Nam presse», ít tài liệu chính trị.

Hai mảnh giấy chưa khô nét mực, ghi chương trình hoạt động của tiêu ban báo chí :

— Sinh viên có khác. Chưa có chỗ ở nơi ăn chầu chầu mà văn nghệ thi đã có ngay rồi.

ĐỜI MỚI số 131

Giường mành, đồ đạc ngòn ngang, mỗi chiếc giường sắt chứa vừa một cặp vợ chồng son; có chị đang là quần áo, có chị đang sửa soạn hòm xiềng, nhiều anh nằm ngồi đọc sách hoặc họp nhau bàn chuyện phiếm.

Qua vài lời tự giới thiệu, ba anh trong tiêu ban báo chí tiếp tôi ngay bên lề giường. Anh H. có mái tóc bồng rất nghệ sĩ, nụ cười luôn luôn diễm trên môi, chậm rãi trình bày cùng tôi về thành phần sinh viên cư trú tại đây :

— Có hai thành phần :

1) Sinh viên độc thân : chiếm tất cả các phòng, trừ phòng D này.

2) Sinh viên có gia đình (gồm 24 gia đình tất cả).

— Anh có thể cho chúng tôi biết về sinh hoạt hàng ngày của anh em ra sao không ?

Vẫn một giọng nói nhanh nhau, minh bạch, anh đáp :

— Đại khái là 6 giờ dậy thể dục.

7 giờ đến 8 giờ ăn sáng, tắm rửa.

8 giờ đến 12 giờ ra phố mua bán những đồ dùng cần thiết. Vào thư viện hoặc khảo sát tình hình sinh hoạt của dân chúng. Ai không ra phố thì ở nhà đọc sách, viết thư. Bản luận về thời sự.

12 giờ đến 13 giờ ăn.

13 giờ đến 15 giờ nghỉ trưa.

15 giờ đến 18 giờ làm việc riêng.

18 giờ đến 21 giờ ăn, ra phố hoặc đi ngủ.

Văn nghệ làm việc không có thời giờ nhất định. Chúng tôi đã họp hai tối để tổ chức ủy ban văn nghệ chương trình hoạt động báo chí. Tổ chức thành bốn tiểu ban :

1) Tiểu ban báo chí

2) Tiểu ban thuyết trình và phát thanh.

(xem tiếp trang 39)



Gia đình các sinh viên Bắc Việt tản cư hiện trú tại trường Trung học Gia Long (Saigon)



TRONG CUỘC CHẠY ĐUA LÊN CUNG TRẮNG

NGA VÀ MỸ, BÊN NÀO CÓ THỂ ĐẾN

Đông và tây
hiện đang tìm
cách củng cố vị
tri của mình.

Tờ báo của
Hồng quân Nga
số « Ngôi sao đỏ »
vừa rồi có viết :

« Khoa học đã đến
thời kỳ có thể
đưa một cái máy
vượt tùng tinh
khi đè lên mặt
trăng và dựng
quanh trái đất
một hộ tinh giả ».

Cũng vào thời
gian ấy, các bác
học Tây phương
hội họp ở Inns-
bruck, nhân dịp

cuộc hội nghị bàn luận về việc giao
thông giữa các quái tinh cầu đã
quyết rằng : Họ cũng sắp sửa tấn
công cung trăng. Các bắn tinh toán
đã hoàn thành và các hỏa tiễn đã có
thể bắt đầu cho phóng lên thương
tung không khí.

Một cuộc mạo hiểm từ biên giới
mơ mộng đã bước qua biên giới thực
tế. Nhưng trong việc chạy đua tới mặt
trăng, hành tinh Mars hay Vénus, ai
sẽ là người đến trước ? Cả hai bên đã
đề lò ra nhiều tin bí mật. Con người
nghĩ rằng cả Nga Sô và Mỹ từ nay sẽ
có những may mắn như nhau để dựng
lên đầu chúng ta một hộ tinh giả. Theo
các nhà chuyên môn nghĩ thì một vật

Đây là dự định của hai nhà bác học Ross và Smith. Những máy
máy sẽ hoạt động trong hư không nhờ ở những bộ máy phản lực.

Lên viếng thế giới chỉ Hằng không
còn là một chuyện ảo tưởng như Jules
Verne hay nhiều thi sĩ khác nghĩ nữa.
Đời Mới số 130 đã cho lược dâng tóm
tất bài của Alexandre Anatoff để cập
đến việc lên Cung Trăng. Dưới đây viết
theo tài liệu của Charles Dauzats đăng
trong tạp chí « Noir et Blanc », xin hiển
bạn đọc những điều mới lạ về cuộc
chạy đua của hai cường quốc Nga Mỹ
trong ý định mở cuộc xâm lăng thế giới
trên đầu chúng ta. Hiện nay trận « chiến
tranh xâm lăng » ấy đang được sửa soạn
và cũng đã bắt đầu bằng nô lỵ từ những
« trận đánh dò dẫm ». Mỹ hoặc Nga,
bên nào sẽ đạt đến đích trước nhất ?
Chỉ có thời gian mới trả lời câu hỏi
ký cho chúng ta được. — G. T.

CUỘC chiến tranh kỳ lạ của thế kỷ
20 hiện đang được tổ chức khắp 4 góc
trời thế giới. Wells, Verne cũng không
ngờ đến ! Không ai còn nghi ngờ
rằng cuộc chiến tranh ấy sẽ bùng nổ
trong 10 năm tới mà ngay từ bây giờ
những cuộc sửa soạn trong bước đầu
cũng đã khoác nhiều cảnh kỳ lạ vượt
hắn ngoài óc tưởng của mấy nhà
văn đã từng bàn đến chuyện lèn xâm
lăng cái thế giới trên đầu chúng ta.

Cuộc chiến tranh này tiến đến việc
giành dát vũ trụ và đi đến việc kiến
thiết các đảo của vũ trụ.



Cuộc « xâm lăng » các đảo vũ trụ đã khởi sự. Tài liệu trên đây là của Nga tờ rằng
những hỏa tiễn mới của Nga đã vượt đến độ cao 539 cây số.

Singer nghĩ tới.
Họ muốn thật sự
có một cái đĩa ở
giữa hành tinh,
một trạm đường
ở ngoài khơi

ĐÍCH TRƯỚC NHẤT?

SƯ TẦM CỦA GIANG TÂN

tả, giống như hai hộ tinh làm sẵn,
nhưng sự thật là hai hộ tinh
quay quanh quả đất với khoảng cách
950 cây số.

Nhân dịp báo động này, người ta
sực nhớ lời của giám đốc sở hàng
không Bắc Mỹ, George Sutton, trong
tháng 5 năm ngoái, đã tuyên bố : « Mỹ
phải cần kíp đi trước Nga, phóng lên
trước họ một hộ tinh, giá trị quân sự
có lẽ sẽ không chắc chắn nhưng hậu
quả chính trị và tinh thần sẽ có hiệu
lực ».

Người ta cũng nhớ đến dự định
của giáo sư Singer ở trường đại học
Maryland bàn đến việc đẩy lên 304
cây số trên không một hình cầu 50
ki lô, đầy nhóc những máy móc khác,
hộ tinh nhân tạo quay quanh quả đất
của chúng ta trong 90 phút và truyền
những luồng sóng điện ngắn ra những
phi cơ cho biết rõ những chỉ dẫn
chắc chắn mà chúng ta còn thiếu sót
về tia xạ vũ trụ và từ ngoại cung ảnh
hưởng những tia xạ ấy trên cơ thể
của chúng ta.

Hình cầu quay trong nhiều ngày,
mất dần sức nhanh bị hao mòn lúc
đã rơi xuống quả địa cầu.

Hiện nay hàng ngàn người muốn
có hình cầu hơn hình cầu của giáo sư

quyền, trên những
con đường đi Mặt
trăng, hành tinh
Mars hay Vénus,
đến ngưỡng cửa
của vũ trụ, hư
không hay bóng
tối. Đảo ấy có thể
có được không ?

Năm 1947, những
nhà bác học Pháp

trả lời là có và ý kiến họ hiện nay
được cả Mỹ lẫn Nga chứng nhận.

Bàn về việc trừ cản lực của không
khí, Sternfeld, tác giả cuốn « Bay lên
vũ trụ » thi hình hộ tinh được chọn
lựa không cần theo thứ tự của khí
động học cũng được.

Mỹ đã đến chỉ dẫn rõ ràng. Nhờ
Ô. W. Von Braun, người đã sáng chế
ra bom V2, và hiện trông coi một
ngành quan trọng trong bộ Quốc
phòng, từ nay không ai lại gì về những
chi tiết về việc tạo một căn cứ di lại
giữa các hành tinh. Căn cứ ấy có 20
bộ phận độc lập, toàn bằng ny lông
và chất dẻo, tự quay, cùi mỗi vòng
trong 22 giây để cho hành khách chịu
được với trọng lực nhân tạo.



Hỏa tiễn này của Mỹ đã vượt đến 432 cây số.
Chú ý, con khi trên đây là « hành khách » duy nhất
đã trở về mặt đất và vẫn « khỏe mạnh ».

Căn cứ đó sẽ phả ra nhiều bộ phận
do những hỏa tiễn ba từng phóng
lên độ cao 1720 cây số. Hỏa tiễn mỗi
lần đi chỉ mất 56 phút.

Cứ mỗi bộ phận rời vào khi è-te là
thành mỗi một hộ tinh rồi.

Các nhà bác học trừ danh thế giới
ngày nay đều đồng thanh tuyên bố
ba sự thật sau đây :

1) Tạo lên một cái đảo giữa vũ
trụ có thể thực hành được, đảo ấy
là của Nga hay của Mỹ.

Theo dự định của hai nhà bác học
Ross và Smith, hộ tinh đó có thể giống
hình một cái muỗng, đường kính
chừng 60 thước, tự quay quanh đảo
trong 7 giây làm cho 24 hành khách
có đủ những điều kiện để sống. Hay
hình thù của đảo sẽ là một cái buồng
chứa không khí lơ lửng giữa khoảng
hư không theo như chương trình của
W. Von Braun hiện ở Mỹ hay cũng
như ý kiến của Helmut Groettrup
hiện « tạm trú » ở Nga.

2) Ngày nay việc chế tạo đang tiến
hành 3) Những kẻ sáng chế biết rằng
lúc phóng hỏa tiễn lên được sẽ đem lại
cho họ nhiều sự ngạc nhiên, làm cho
họ sẽ trở thành những anh hùng mạo
hiểm nổi danh nhất kể từ những cuộc
mạo hiểm của nhân loại từ xưa đến
nay.

Những anh hùng hay những kẻ chết ?
Đến đây là câu hỏi cuối cùng được
đặt ra.

(lục tiếp trang 34)



Nga dự tính thiết lập « đảo » của họ cách mặt đất 1.720 cây số. Và ở đây, họ sẽ
phóng hỏa tiễn đi viếng mặt trăng, hành tinh Mars, và các hành tinh khác.

GIANG TÂN



EM CÓ NHỚ CHẶNG ?

của EARL REED SILVERS★DƯƠNG THỊ HẠNH lược dịch

Kỳ này, *Đời Mới* xin giới thiệu cùng các bạn nhà văn Mỹ Earl Reed Silvers trong một đoạn văn chưa chan tinh cảm của tác giả : « Em có nhớ chặng », do ngòi bút linh động của bạn Dương Thị Hạnh viết lại bằng tiếng Việt qua bản Pháp văn : « Te souviens-tu ma chérite ? ». E.R.Silvers là tác giả nhiều tác phẩm đã nổi tiếng, có dịp, chặng tôi xin nhắc lại kỹ càng hơn để các bạn biết rõ thêm về một văn hào ngoại quốc — L.T.S.

EM ƠI ! em có nhớ chặng, ngôi trường Trung học Oakwood mà chúng ta cùng học chung nhau vào năm 1911 ? Em có nhớ chặng căn phòng thí nghiệm mà chúng ta chao đảo vào nhau để thí nghiệm hóa học cứ bị hỏng luôn, nhưng cũng từ ngày ấy chúng ta bắt đầu mến nhau. Gia đình em từ đâu đến lập nghiệp tại tỉnh thành. Anh được biết Ba em là một nhà doanh thương và ông luôn bù đầu vì công cuộc làm ăn. Ba anh đã lia dời từ lúc anh hãy còn thơ bé. Anh ở với mẹ anh trong một ngôi nhà ngăn hai tại đường Hancock của xóm bình dân. Hai mẹ con ở một gian còn một gian cho mướn mỗi tháng được ba chục đồng đô la. Mẹ anh làm nghề may thuê may áo dài cho các bà giàu sang ở tỉnh. Ở vậy lo làm nuôi cho con ăn học, hanh diện với hạnh kiềm của mình, người đi lúc nào đều cũng ngược thẳng. Nhưng nào em có hiểu cho như thế. Em chỉ biết có điều, anh là con của một người đàn bà may góa bụa.

Trong thời ấy, anh được gia nhập vào câu lạc bộ của các bạn ở Đại lộ Franklin vì anh là Jimmy Fiske, thủ lãnh hội bóng bàn và là trưởng đoàn của các anh lớn. Khi anh cho mẹ anh biết là em đã chọn anh đưa em đi dự hội khiêu vũ ở trường, đôi mắt mệt nhọc của người thoáng hiện một vẻ buồn ch襌 lát. Người nghĩ rằng anh không nghĩ gì hơn là em, nhưng người thừa biết có một chiếc hố chia rẽ Đại lộ Franklin với con đường Hancock. Tuy nhiên, cũng không nói gì đến vấn đề ấy cả. Người chỉ ngược nhìn anh, cất giọng buồn bã :

— Mẹ tiếc là không có bộ đồ xanh cho con mặc trong ngày ấy.

— Mẫu xám vừa mới mua ở tiệm may cũng được rồi mẹ à !

Anh mạnh bạo thưa với người.

Khi anh đến tìm em để đưa em đi dạo phố, em mặc chiếc áo dài mới

tinh hảo. Chiếc áo màu biển đã làm nổi bật làn da trắng mịn hồng của em. Trên vai, em còn choàng thêm chiếc khăn tuyн. Anh trông em đẹp như hoa hồng về đêm. Trên mái tóc em óng ánh những sợi tơ vàng. Em đứng lại ở bức thang chót châm chủ nhìn anh nhưng không nhận thấy bộ đồ nghèo khổ của anh. Không cần nghĩ ngợi, em cũng nhận thấy trong đôi mắt anh lúc ấy cái nhìn mà con người chỉ dành riêng cho những giờ phút thiêng liêng nhất trong đời.

Giữa lúc ấy, mẹ em đi vào. Bà nhìn chúng ta, không phải đúng là bà không tán thành, mà là cả một lòng đại lượng. Trong thái độ của Bà đối với anh có cái gì khác hơn khi Bà đối với các bạn khác của em.

Chúng ta cùng đàm nghị đi bách bộ. Anh xách chiếc bọc nhung đựng đôi giày khiêu vũ của em. Chúng ta chậm rãi đi bên nhau trên đại lộ Franklin. Đường lúc ấy rất ít xe, em có nhớ không ? vì chỗ chưa xe không có. Những thảm cỏ xanh mọc tràn lan trước những ngôi nhà có hàng ba rộng trồng mượt như nhung.

Ngày mai em phải lên đường đi Maine nghỉ hè. Sang thu, em lại phải vào trường Đại học. Anh không còn dịp nào để được gặp em ngoài những kỳ nghỉ trường ngắn ngủi. Chúng ta rời nhau, sánh vai nhau đi hút ngọn sông. Chúng ta chỉ còn được tự do bên nhau một khắc nữa thôi, vì mọi người đều phải đáp chuyến xe điện chín giờ rưỡi để kịp vào thành. Còn có mười lăm phút, mười lăm phút mà anh mong sao cho nó dài bằng cả một mùa hè.

— Ngày mai, vào giờ này, em sẽ ở trên toa xe lửa, anh nói.

— Em chỉ thích được ở lại đây với anh.

— Anh sẽ bắt tay vào việc tuần lộc. Ở ngành điện học lúc đầu không

có giá trị gì, nhưng sẽ có nhiều khả quan ở tương lai. Anh tin rằng anh sẽ thành công; anh phải thành công mới được !

— Thị hắn rồi, em cũng tin chắc thế nào anh cũng thâu đoạt kết quả.

Đi sát vào anh, em đổi lời em ái :

— Jim, em muốn anh đến dự cuộc khiêu vũ với bọn sinh viên năm thứ nhứt ở trường Đại học của em vào năm tới. Anh sẽ đến nghe không ?

— Vâng, anh sẽ đến.

Mặt nhìn mặt, tay trong tay, chúng ta cùng lặng nhìn nhau qua vài phút. Đoạn em rút tay lại, ôm chầm lấy anh, ngửa mặt nhìn lên những vì sao nhấp nhô, sông Ngàn Hà uốn khúc tỏa ra từ ánh sáng bàng bạc xuống vũ trụ bao la. Đôi môi em, đôi môi hồng thắm mà anh chưa bao giờ chạm tới, lướt nhẹ lên má anh. Anh cảm thấy như mây vi tinh tú đến gần với chúng ta và bao phủ lấy hai linh hồn trong sạch.

Em thủ thỉ vào tai anh :

— Em sẽ nhớ cái kỷ niệm hôm nay, anh yêu của em.

Em có còn nhớ thế không ? Bao nhiêu chuyện đã qua từ sau buổi chiều hôm ấy. Oakwood đã thay đổi.

Không còn đường xe điện nữa. Những thảm cỏ xanh ở đại lộ Franklin đã bị những lối đi lát sỏi vào những nhà cửa tấp nập làm cản cội đi rồi. Tiếng kẹn xe, tiếng động cơ nổ làm náo động cả cái tĩnh mịch của đêm khuya.

Ngôi trường thân yêu của chúng ta nay đã phủ lên lớp rêu xanh, vắng vẻ, diệu tàn, đối diện với ngôi trường mới dựng lên tráng lệ, trống mới tủi thận và thảm khổ làm sao. Đám thanh niên họ không còn vận thú áo quần đánh dấu cho sự mềm mại của vóc minh và đôi vai rộng, mà nay họ chỉ dùng cái lối phục sức nhũn nhặn và lung tung theo thể thao.

Mấy cô nữ sinh không còn đợi bọn thanh niên đến tìm đưa các cô đi khiêu vũ ở trường nữa. Các cô chạy tung tăng ra mé lộ, nơi đây các cậu thanh niên khoe khoang trong những chiếc xe mui trần, đón các cô với dáng điệu kiêu súc, ngạo mạn.

— Cuối hè em báo tin cho anh biết là mẹ em không muốn chúng ta viết thư thường cho nhau nữa. Thế rồi, mỗi tuần anh chỉ gửi cho em hai cái thư.

— Anh không kiếm được nhiều tiền, nhưng cái ngành anh chọn rất có tương lai. Người ta thảo luận nhiều áp dụng tối tân về điện khí. Người ta còn nói tới truyền nhạc ra không gian. Anh thấy việc làm thật kỳ diệu, và anh phải thật vất vả trong khi luôn tưởng nhớ đến em.

Đến một ngày nọ, em cho anh biết, cô em gái em, vì sự vô tình thường hay ác nghiệt của con trai, đã mách với ba em là em phải lòng anh. Suốt ngày em cứ mơ tưởng thần thờ, có nhiều khi em từ chối không chịu đi tắm, lấy cớ là đang bận viết một lá thư. Tuần lễ sau, anh bắt đầu đếm số ngày chúng ta còn phải xa nhau khi em báo tin cho anh biết là em không trở lại. Gia đình em nhất định gởi em thẳng vào Đại Học.

Ở đây, anh viết cho em mỗi ngày, nhưng thơ hồi âm rất thưa thớt. Anh chỉ còn có mối hy vọng tuyệt cùng là buổi khiêu vũ ở trường Đại Học.

Anh tin chắc mẹ em sẽ phản kháng ngay nếu người biết được là em đã mời anh, nhưng em đã hứa hẵn rồi. Mà điều chắc chắn là anh sẽ đến đấy. Trong dịp ấy, anh sắm nguyên bộ «côn lê». Nó không được kẽm lâm, nhưng anh không trả nổi cái tốt hơn. Và anh mướn luôn chiếc áo « xi-máu kinh ».

Chúng ta tính toán với nhau bằng thơ. Ngày thứ sáu hôm đó anh đi chuyển xe lửa bốn giờ, đến nơi sáu giờ. Anh thuê một căn phòng ở khách sạn. Thay đồ xong đi tìm em vào giờ ăn tối. Sau cuộc khiêu vũ, rồi anh đáp xe lửa trở về Nữu Uớc, chủ anh cần anh ngày thứ bảy.

Chuyến đi ấy anh lấy xe toa thường vì không đủ sức đi toa thượng hạng. Khách sạn cho thuê đắt quá, anh đi kiếm căn phòng có đủ đồ đạc.

Nơi nhà trọ của sinh viên đại học, em giới thiệu anh cho các bạn em, nhưng anh lúng túng chẳng biết nói câu gì với các cô ấy cả. Ngồi cạnh anh, em nói rất ít. Anh biết rõ chiếc

xi-máu kinh của anh đã trái mùa. Đôi giày đèn chạy giày sám không thích hợp với bộ lề phục của anh. Anh hết sức khổ sở trong buổi ăn hôm ấy. Ăn xong, các cô lên lầu lấy măng tô, trong lúc các bạn trẻ xốc lại áo bà-đờ-xuy và mang găng tay trắng vào.

Chiếc áo ba đờ xuy màu nâu có sọc vuông của anh trông chướng mắt lạ thường.

Em xuống sau hết. Đầu mình trong chiếc măng tô trắng viền bạc, anh trông em đẹp hơn bao giờ hết.

— Chắc các chị ấy đi xe tắc xi, em nói với anh, nhưng em thích đi bộ hơn, nếu anh cùng đồng ý.

Có nhiên anh cũng phải nghĩ đến điều khiển một chiếc tắc xi, nhưng không ai nói gì với anh hết.

Trường thè dục, nơi mở cuộc khiêu vũ chỉ cách vài dặm. Chúng ta đi dưới ánh trăng, tay em luồn trong cánh tay anh. Anh nhận thấy tất cả các cô gái đều có gắn bông trên áo cánh. Lẽ ra anh cũng phải tặng hoa em như thế, nhưng nào anh có biết. Anh nói vào tai em :

— Anh rất buồn khi trông thấy em không có hoa như các cô ấy.

— Ôi Jim, bông hoa không có gì cần thiết. Em...

Thế rồi, em ép đầu em vào ngực anh. Anh siết chặt em vào người anh trong một chốc. Hình như lúc ấy bắt đầu mẫn cuộc khiêu vũ. Thế mà anh được thành công trong giờ chót. Anh kiểm đìu gọi chuyện với các bạn em, học hỏi họ về danh từ chuyên khoa. Nếu anh bị bế tắc, không phải vì sức học, mà tại anh hoàn toàn không biết gì đến những vấn đề họ đem ra bàn cãi như: Đại học, hội họp sinh viên, sân khấu v.v...

Sau buổi khiêu vũ, em ngỏ ý muốn tiên anh ra ga. Trên đoạn đường

ngắn ngủi, không muôn dẫu em điều gì, anh thú thật với em là đã mướn căn phòng có đủ đồ đạc thay vì ở khách sạn, chiếc áo xi-máu kinh cũng là của mướn và tất cả...

Khi anh dứt câu, em chỉ thở :

— Ô ! Jim, em không mong gì hơn là anh được hoàn toàn vui vẻ buổi này, nhưng em thấy hình như anh không được vui trọn.

— Đúng vậy, anh trả lời em, anh không còn bao giờ trở lại đây nữa. Anh cảm thấy mình lạc lõng quá.

Ngọn đèn pha nơi đầu xe lửa ném dài trên đường sắt một vệt ánh sáng báo hiệu giờ xe sắp rời bến. Anh đặt tay lên vai em, khẽ rì :

— Nếu sau này, ngày nào em nhớ đến anh, em hãy hồi tưởng lại mối tình của anh đối với em tha thiết là bao!

Em nhắm mắt lại ngả người vào anh :

— Ô, Jim, anh đừng nói thế.

Anh hiều em không muốn gì hơn là anh tự thú tình yêu của anh đối với em. Chúng ta chỉ còn ở bên nhau một vài phút ngắn ngủi nữa thôi, anh mở rộng hai cánh tay ra để đón lấy thân mình em siết chặt vào lòng. Lúc anh hôn em, em ngược nhìn anh cười qua màn lè :

— Tạm biệt anh yêu quý của em.

Chúa nhật anh biến cho em một bức thư đầy đầy những nỗi lòng chất chứa, cảm ơn em đã mời anh dự cuộc khiêu vũ, giảng giải cho em an lòng là anh hiều lầm vì sao em không có thời giờ biên thư cho anh. Suốt tuần, anh mong thư phúc đáp của em, nhưng vẫn không thấy. Bao nhiêu tuần trôi qua, anh không nhận được gì của em hơn là ngồi ôm lại những kỷ niệm đậm đà của chúng ta.

(xem tiếp trang 32)

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ Úi) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bịnh đòn bà và con nít
Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khán bịnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ



ĐỨA BÉ LẠC LỘNG

(LE FILS DE PERSONNE)

XE dừng ở công trại con chó khôn ngoan chạy tới, bắc chân lên xe vàn cùng chủ. Guido bước xuống... Louisa biến ra sau đám lá, khuôn mặt nàng ẩn một vẻ đẹp man dại như cánh hoa rừng...

— Louisa...

— Guido...

Đôi lời thảng nhẹ như gió rời cả hai sát vào nhau, Guido đặt một cái hôn nồng cháy lên lòn môi mơn mởn của Louisa lá cây cùng rung lên xác.

Vai kẽ vai trên đám cỏ khô, dưới lùm cây xanh ngát, Guido thi thảm:

— Không ai có thể phá vỡ được hạnh phúc của chúng ta. Anh yêu em mãi mãi... em sẽ là người vợ tương lai của anh....

Đôi môi lại say đắm dính sát vào nhau... đôi vai cùng oằn oại... Louisa ngày ngất ngả mình vào vai Guido... Một chiếc xe lướt tới rồi dừng lại.

Anselmo rời tầm mắt sâu thẳm vào bụi cây... xe chạy.

— Thế nào? Việc con tôi và người con gái ấy ra sao?

— Thưa bà công tước, tôi vẫn thấy họ ân ái với nhau luôn, vừa rồi đây khi ở xưởng về tôi cũng.. À, thế là lẽ tự nhiên... công tử đẹp trai... cô ta xinh như mộng, vậy là...

— Không thể thế được. Đây là một điều phạm đến danh dự. Tôi biết con tôi rồi!

— Vậy làm thế nào được thưa bà?

— Tôi cũng chưa biết nữa.

— Nhưng, anh hứa giữ kín chứ?

Anselmo trả lời bằng cặp mắt đưa ngang rồi ra khỏi phòng. Guido lùng lùng tiến tới:

— Anh vào đây làm gì?

— Tôi trình bày sô sách.
— Ông có cần gì tôi không?
— Không?
Guido đẩy cửa vào phòng, giọng niềm nở:

— Mẹ ơi, con mới nhận được giày thép của anh bạn ở Luân Đôn.

— Con ngoan của mẹ. Công việc thường chử. Mà này, sao con không nghĩ gì đến « tương lai » của cả thế!

— Con đã nói là con chưa muốn lập gia đình, con đã nhắc lại hàng trăm lần câu nói này cùng mẹ mà!

— Không, đây mẹ có ý nói là con không nghĩ đến truyện sang Luân Đôn để kinh doanh, ở đấy có nhiều vật liệu chuyên môn luôn tiện thương thuyết cho mẹ một vài việc cần.

— Ô, thế thì còn gì bằng. Con lại cứ tưởng...

— Mẹ sẽ cho con đầy đủ tiền để tiêu pha trong thời gian ở ngoại quốc.

— Hay lắm. Con sẽ đi.

— Nhưng con định cuộc hành trình vào ngày nào đây? Càng sớm càng hay con à.

— Chỉ ngày mai là con có thể đi được rồi.

Nụ cười thỏa mãn nở trên cặp môi rắn reo của người mẹ quá thương con.

**
Đêm khuya, gió lặng, thổi rơi tản mài tóc bồng của Louisa, nàng vội vã buộc con chó rồi chạy như bay xuống sân.. Guido đã chúc sẵn đầy tự bao giờ.

— Anh sắp sửa phải đi xa.
— Anh đi đâu?

— Đi Luân Đôn.

— Anh đi bao giờ về.

— Anh cũng chưa biết.. nhưng anh cam đoan khi trở về sẽ xây đắp hạnh phúc cùng em... Em có tin ở anh không?

Louisa gật đầu, mắt hoen lệ...

**

Cours de Français
(BAC, DIPLÔME, BREVET)

M. Phùng, 1 Léon Combes — Saigon
ou 28 P. Blanchard (Cité Héraud)
Tân Định

bài của DUY MỸ

Gió thổi thổi tháo, Anselmo lần đến nếp trại. Nghe tiếng gõ cửa Louisa chạy vội từ trên lầu xuống mở cửa.

— Hãy đóng cửa lại trời giông. Ngồi xuống đây.

— Đêm khuya, ông có việc gì cần?

— Sao cô cứ chịu khổ sống mãi ở nếp nhà tột tàn mòn?

— Đó là ý thích của tôi.

— Cô có muốn được sống ở một căn nhà đẹp đẽ, ấm cúng, sinh hoạt dễ dãi hơn chăng.

— Được như vậy tôi còn gì bằng, nhưng...

Anselmo từ từ đứng dậy, tiến gần lại:

— Cô sẽ đến ở với tôi. Hai đứa chúng mình sẽ...

— Không! không! Đừng nói sáu bậy.

Louisa hé lèn nàng ngực xuống bàn, nức nở.

— Cô muốn làm nữ chủ ở xưởng này chăng? Chớ có mơ mộng. Cô lầm rồi. Người mà cô đang yêu không bao giờ trở về nữa. Ông ta đã cưới một cô gái con một nhà triệu phú ở bên kia trời...

— Không phải thế! không phải..

Louisa khóc rưng rức... Anselmo chậm rãi tiến lại, vục cả khuôn mặt nực nở đầy lông lá vào gáy Louisa, nàng vùng dậy, và vụt chạy.

— Nếu tôi biết là ông về, tôi sẽ cho mang xe ra tận « ga » đón.

— Không sao. Mẹ tôi có trên nhà đầy chử?

— Thưa công tử, nữ công tước có nhà. Tôi nghe đâu như vừa có một tai nạn.

Guido chạy vút lên lầu... cửa mở... gian phòng lặng lẽ.. Carani ngồi chờ đón trên ghế hành... Anselmo nắm tay đứng li ở cửa sổ:

— Con mới về, mong mẹ thứ lỗi về việc không đánh điện tin trước.

— Con quý của mẹ, không hề gì.

— Con nghe nói mới sảy ra một tai nạn.

Lời nói như rốt vào chốn không

Phỏng theo tác phẩm của hai văn hào trứ danh R. VINCI và U. SALVONI

người, tất cả đều lảng lẽ.

— Tôi muốn mọi người trả lời câu hỏi này.

Guido rít lên, mắt đâm vẻ căm hờn rồi từ ghế hành ra mé cửa, Anselmo quay lại, run rẩy:

— Louisa...

— Francesco muốn vào nói về chuyện Louisa.

Francesco lùng lùng tiến vào;

— Đây là di tích của Louisa. Chúng tôi đã đi lùng suốt buổi sớm mà không thấy. Cô ta đã lan xuống một vực nguy hiểm nhất.

Mặt Guido xám ngắt, chàng run run đỡ lấy mạnh áo choàng đen, mân mê trong tay như cố tìm kiếm một hình ảnh...

Anselmo từ từ đứng dậy, tiến gần lại:

— Cô sẽ đến ở với tôi. Hai đứa chúng mình sẽ...

— Không! không! Đừng nói sáu bậy.

Louisa hé lèn nàng ngực xuống bàn, nức nở.

— Cô muốn làm nữ chủ ở xưởng này chăng? Chớ có mơ mộng. Cô lầm rồi. Người mà cô đang yêu không bao giờ trở về nữa. Ông ta đã cưới một cô gái con một nhà triệu phú ở bên kia trời...

— Tại sao lại xảy ra truyện lạ như vậy?

Francesco la lớn :

— Tất cả tại mày. Mày đã gạ gẫm, mày đã hiếp dâm, mày đã làm cho Louisa ..

Guido bật người tên như một cái lò xo, túm lấy ngực áo tên cai.

— Tại sao lại thế? Mày phải nói rõ.

Carani nhảy choáng ra gõ tay, Guido quay lại phía Francesco :

— Anh hãy cố đi tìm... tìm nhiều thêm nữa.

Anselmo, Francesco cùng tên hầu buông ra khỏi phòng Guido mặt lạnh lùng:

— Giờ đây con đã biết rõ. Bao nhiêu

thu từ mẹ đã giữ lại hết.

— Phải, tôi đã làm những công việc đó. Tôi làm tròn bồn phận người mẹ.

— Bồn phận thiêu chột hết thi vị của đời con. Thôi, mẹ đừng để con phải nói những điều mà đứa con không có quyền nói.

Cánh cửa đóng ập, Carani rền rĩ :

— Guido... Guido...

**

Tôi không bao giờ muốn trở lại nữa. Tôi muốn rằng mọi người coi như tôi đã mất tích rồi. Mà tôi có mang.

— Cô nên trở về nói rõ sự thật, chắc chắn bao giờ bà ta nỡ nhẫn tâm...

— Trở về để bấu víu, để nhờ vả, không bao giờ.

Các vai chính

YVONNE CHANSON . . . Louisa
AMEDEO NAZZARI . . . Guido
FOLCO LULLI . . . Anselmo

còn là Louisa nữa (!)

— Không. Louisa của anh. Đã bao lâu nay anh đau khổ.

— Thôi. Tôi van ông đừng nhắc đến chuyện ngày qua làm tâm hồn tôi tội lỗi.

— Nhưng... chúng ta đã có...

— Hãy quý trọng nỗi đau khổ của tôi. Trở về để tâm hồn tôi được siêu thoát.

— Em không còn thương anh nữa ư?

— Một lần nữa tôi van ông đừng nói chuyện ân ái.

— Louisa.

— Vĩnh biệt.

Tà áo trắng khuất dần trong vách tường sâu thẳm của nhà tu... Guido nắm song sắt đờ đẫn nhìn theo... chuông đỗ hồi như khâm liếm mối tình dang dở !

**

Nữ công tước Caroni nằm thoi thóp trên giường bệnh, giọng bà phèu phào:

— Thưa cha... con đã mắc một trọng tội.. Trước khi chết con xin xung đê yên lòng nhắm mắt.

— Bà cứ nói, chúa sẵn sàng tha tội.

— Tôi đã hại đời con tôi, làm cho người yêu của nó phải đau khổ rồi đi tu. Tôi lại còn sai người bắt con của nó mang về cho vào cõi tội, khiến con không biết cha, mẹ không biết con. Giờ đây tôi hối cũng không kịp nữa... Tôi muốn giao lại tờ di chúc cho cha để nhường một nửa tài sản cho cháu nội tôi.

Bà mệt quá, không nói nỗi nữa... ngoài tấm màn, Elena, vợ Guido nghe rõ. Chờ lúc linh mục ra khỏi phòng, nàng lén lại tủ đặt tờ di chúc. Carani mở mắt trông thấy, ngừng đầu thét lên :

— Đồ ăn cắp... đồ ăn cắp.

Hết hơi bà gục đầu xuống, tắt thở

**

Bruno bị giam. Hắn vuông vai nhìn qua cửa, đám trẻ vui đùa thỏa thích trên sân... mắt sáng lên, hồn xộc áo... lẩn ra ngoài.

Chiếc xe chờ hàng chạy qua. Bruno vây lại, đáp nhòm nhòm đường Người nhác công di cùng chuyền ca lèn đòi lời ni non tình mâu tú

(lọc tiếp trang sau)

BÁN

Phố trệt mới cất bằng gạch thẻ, có đèn, nước, cầu tiêu và gạch bông, vân vân, tại cạnh đại lộ Trần Hưng Đạo—Chợ quán.

Xin hỏi tại: 117 Đại lộ Trần Hưng Đạo—Chợ quán

ĐỨA BÉ LẠC LÔNG

khiến Bruno sướt mắt chảy ròng ròng !
Hắn xuống xe, đường tới Carapre còn xa
lám. Bruno mải miết bước.

Tới đầu tinh chán mỏi rồi, thấy vội nước,
Bruno lao lại, ghé miệng tu ừng ực.

Từ xa, một bà phuộc tiến lại, đó là Louisa...
Bruno ngang nhìn khuôn mặt hiền từ... Louisa
nhìn đôi mắt trong sáng của đứa bé... như
cô một linh cảm nào thiêng liêng nhìn nhau
không chớp.

— Tôi uống nước không ?
Louisa gật đầu Bruno hứng nước vào lòng
bàn Tay, nâng lên, Louisa cúi xuống, uống
say sưa.

— Nhà em ở đâu ?
— Em không có nhà ?
— Bố mẹ em đâu ?
— Em không có bố mẹ.
— Tên em là gì ?
— Bruno.

Qua vài câu hỏi, cả hai cùng buồn bã từ biệt
nhau. Louisa trên đường về nhà ta, Bruno về
xưởng đá. Ông vài bước, Louisa quay lại...
Bruno cũng dừng lại... vây vây rồi lại bước
và dừng lại... nhìn nhau man mác một niềm
thương.

Bruno đã biến thành một cậu thợ đá, vờ,
điếc, chậm. Mảnh áo tattered lacer lỏng lẻo
bất đắt. Cậu vừa đá xé ra đường thì một
chiếc xe hàng nhoáng dừng ngay trước mặt.
Vợ chồng Guido và đứa con gái vui vẻ tạm biệt
nhau. Guido xuống và xe chạy... Bruno ngày
người sói tăm mắt qua mái tóc lòn xòn, chứng
kiến cảnh già dinh. Xe đi, hồn nhiên xuống đất
và nhặt được một sợi dây chuyền. Phản ván
một hồi, hồn tiên về phía nhà Guido.

— Em vừa đá làm gì ?
— Tôi bắt được sợi dây chuyền mang trả.
Cô bé con Guido ôm & búp bê & cười cười
chạy ra.

— Cậu ấy bắt được dây chuyền của cô mang
trả đây.

— Cám ơn anh nhiều, mời anh vào trong
này chơi.

— Thưa cô không được.
— Cứ mặc chúng tôi.

Cô bé dat luon Bruno vào buồng, mang búp
bê, gáu bóng ra cho Bruno xem vừa lúc Guido
trở về. Cả hai dat nhau ra khỏi phòng.

— Đây là Bruno, người đã bắt được sợi dây
chuyền.

— Cho nó ít tiền.
Bruno giọng sảng :

— Tôi không cần tiền.
Tất cả đều ngơ ngác nhìn theo bóng cậu bé. .

— Cậu là người đã trả con tôi sợi dây chuyền
phải không ?

— Vâng, chính tôi.
— Cậu là... Bruno.

— Vâng.
Elena kinh ngạc tựa vào gốc cây. Bruno ngo
ngác bỗng cõi chối với trên ngọn cây rồi tuột
tay lẩn xuống nước... Bruno nhảy theo, dù
vào bờ.

Gia đình Guido sung sướng cõi thoát chết
đang hong minh bên lồ sưởi.

Anh ra gọi dùm tôi Bruno.

Quán áo vứt như chuỗi lột, Bruno theo người
hầu buồng vào nhà. Guido trói cười vuốt tóc
Bruno.

— Tôi thành thật than phục tính thần quá cảm
của cậu. Anh hãy đi lấy cho tôi một bộ quần áo
thật đẹp cho cậu này.

Tôi không cần quần áo.
Bruno rút ra một tập giấy bạc, dút vào tay
Bruno.

— Tôi không cần tiền.
Bruno lại dứt nắm giấy bạc vào lay Bruno.
Bruno mặt lạnh như tiền, nhô nước bọt rồi vứt
nắm giấy bạc xuống đất.. nắc lên :

— Tôi không thêm lấy tiền.
Bruno định túm cổ, nhanh như cắt, Bruno
chạy ra mé cửa, túm sợi xích sắt, rit qua kẽ
răng.

Không một kẻ nào có quyền động đến tao.
Coi chừng tao đánh tan mặt ra bày giờ.

Guido gầm lên, định vùng khôi tay Elena nhão
tới, nhưng Elena nhè nhẹ nhá :
— Hãy bớt giận giữ... nô lả... con anh đấy !

Mặt Guido tái dần, mồ hôi rướm trên trán.
— Con tôi đấy ư !
Bruno từ từ hạ giây xích... lao mình ra
ngoài, Guido lao theo, kêu thất thanh:

— Bruno... Bruno...

Đứa bé mải miết chạy... hán vùng khôi tay
Anselmo rồi vút tối nơi đặt mìn... dập ngồi
đang cháy đỏ. Guido vừa tối cuộn vật lộn dữ
dội xẩy ra... Bruno chạy tới chỗ thứ hai... ngồi
min cháy hết, một tiếng nô long trời... Đá rơi
tới ta..., Anselmo gục ngã... Guido chạy lại...
Bruno nằm dí trong đám đá... Bruno lôi xác
con bé lên tay, nướt mắt từ từ chảy trên khuôn
rugen.

Bruno nằm lịm trên giường, Toàn thân bỏ
băng trắng. Mắt em từ từ mở, nhìn chung
quanh :

— Con tinh rồi ư. Ba dây.
— Ba thật đấy à

Gặng nói thoi thóp rồi tắt.. Elena bế con
ravo, cô bé leo lên giường, hôn vào môi xám của
Bruno :

— Anh chóng khôi chơi với em chứ.
Bruno khẽ gật.

Bà phuộc Louisa muốn vào gấp cậu bé.
Guido ôm mặt, lắc đầu. Vì linh mục chậm rãi :

— Hãy để cho bà ta vào. Không nên từ chối
khi người mẹ muốn gặp con một lần cuối.

Cánh cửa mở, Louisa từ từ bước vào gần
giường bệnh. Guido dời dàn tránh sang một
bên.. Bruno cựa rời mắt mờ dần dần..

— Em đã gặp bà một lần ở dinh núi. Bà uống
nước trong lòng bàn tay em... Bà sẽ đưa em
lên dinh núi nhé.

Nước mắt rò rỉ trên khuôn mặt xanh xao.
Louisa nắc lên.

Con tôi.. tôi thân con tôi !

— Ô, sao bóng má mờ quá... má đau rồi...
Con không thấy má nữa...

Bruno rón rêu, tay quờ quạng, giọng hát
ra :

— Má ơi ! Má !

Giọng nói nghèn.. đầu đưa bé ngã trên gối,
mắt lạc.. Louisa gục xuống nức nở...

Chuồng nhà thờ đồ từng hồi... cảnh trời u
ám... giòi táp từng hồi... đoán người tuần tự
theo xe tang...

Nước mắt trào trên má, Louisa ném
tung cánh mợ... cánh hoa trắng rơi tấp roi
xuống mặt nắp quan tài.. Guido nức lên... Hoa
rơi hết... Tiếng chuông ngân xa vắng như
chôn sâu khói tinh dang dở... Dám tang qua
mang theo cả một chuỗi chiến bại dài...

DUY MỸ

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn
417 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán.
Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lệ trả lại bản
thảo.

— Bài viết về tòa soạn xin nhớ viết
lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ
riêng ngoài biệt hệu thường ký dưới
bài.

Em có nhớ chàng ?

(tiếp theo trang 29)

Chàng bao lâu, mấy ông chủ anh
phái anh đi Chicago. Công ty đã
phát đạt to, và cái mộng truyền nhạc
qua không gian bắt đầu thực hiện. Ít
lâu sau, đời sống của anh được vững
trãi, mẹ anh bỗng may thuê, đến
ở với anh.

**

EM CÓ NHỚ dã bao nhiêu năm
qua rồi không ? Hai mươi năm tất
cả — và ngày mai này là lần thứ hai
mươi, chúng ta ăn mừng lể kỷ niệm
ngày thành hôn của chúng ta. Vui nhộn
đã được em.

Ngày em thi ra trường Đại học, tinh cờ chúng ta gặp nhau trên đường
Ba rết. Lần nữa, anh thấy lại những
diễn vang ngồi sảng hiện lên trong
đôi mắt em. Đấy, tại con đường đó,
anh đã lập lại với em câu anh nói độ
nào, trên sân ga, cái đêm mà chúng
ta tạm biệt nhau « Nếu sau này, ngày

những chứng ngừa hoặc nhức nỗi
ngoài da bãy giờ người ta hay dùng
chất Antihistamine để thoa hay uống.

Vừa uống vừa thoa lại càng thấy
linh hiệu chóng.

Chứng chich Histamine vào mạch
máu, nó sẽ bắt mửa đi rửa (di tă),
thế nhưng chưa hẳn bắt cứ bệnh gi
hết mửa và đi rửa đều bị Histamine
cả đầu.

— Vì những bà có thai thường hay
muốn ói — nôn mửa là bởi trong thân
thể có chất Histamine bài tiết nhiều

ra hơn lệ thường, chứ chẳng có gì
lạ cả. Dùng thuốc Antihistamine rất
hiệu quả chế ngự được chứng nôn —
mửa, mà cũng có thể dùng cho các
bệnh có chứng nôn mửa vẫn được.

Nếu nghiêm xem linh hiệu của
Antihistamine sau khi dùng rồi, sẽ
thấy rõ rệt chỉ có vài ba bệnh vi
Histamine thật.

Các bà có thai, trong máu có
nhiều Histamine hơn ngày thường. Vì
sao mà biết được như vậy ?

Người ta còn dùng nó để trị chứng
« say sóng » (tàu — xe — phi cơ) hoặc
những chứng nôn mửa vì chất độc
của « Sulfa » — « Streptomycine » —
« morphine » và cả triệu chứng của
« Menciere's Syndromes »

Có thể, chúng ta cũng mời Bill
đến dùng cơm ở Country Club với
chúng ta. Có lẽ gã con trai ấy sẽ rất
khó chịu, trong sự có mặt của con
người được giải giải thưởng Pulitzer,
của một Nữ Nghị Sĩ và những quan
khách tai mắt khác. Có lẽ nó cũng
mặc chiếc áo xim màu kinh thuỷ và chắc
nó cũng sẽ không biết nói gì lúc nó
cần phải nói.

Nhưng lâu lắm rồi, đã có lần em
mời một gã thanh niên nghèo khổ
đến dự cuộc khai vui của trường Đại
học em... Em có nhớ không ?



(tiếp theo Dời Mới số 130)

ANTIHISTAMINE

Nên dùng lầm, vì đã có thuyết trình
của một bác sĩ viện cớ rằng: chữa
bệnh ruột sưng (enteritis) với « Sulfa »
là thử hay biếu dương mãnh lực ở
trong ruột như « Gut-active sulpho
namide » mà dùng cả Antihistamine
vào nữa rất có hiệu quả.

Có một thuyết trình cho biết thuốc
Antihistamine đã chữa lành một bệnh
ruột sưng (colitis) mà đã thành kinh
niên, thử có mệt trong ruột rồi
(ulcerative Colitis). Dùng Antihistamine
vài tuần lễ không hại gì mà lại có
phần lợi và rất tốt.

Chứng nhức nửa đầu (migraine)
chữa với loại thuốc có Antihistamine
rất chóng lành, nếu đã dùng qua các
thuốc khác mà vô hiệu.

Bệnh đau các khớp xương — lắc
léo — đôi khi cũng vì trùng độc (allergy)
có nhiều báo cáo nói đến
bệnh té thấp (rheumatoid arthritis
và osteo certhritis) rằng căn bệnh
thuyên dảm được vài ba trường hợp,
mặc dầu linh hiệu, chưa bằng được
chất « Compound E » và « ACTH ».

Antihistamine còn có ích cho bệnh
« Glaucoma » trong mắt bị áp lực nền
thỏi, còn có một thứ nữa gọi là
« Promethazine HCl » hoặc « Phener
gan » ở trong thân thể lâu được đến
20 giờ hoặc hơn nữa.

Căn cứ theo cái kết quả kẽ trên
thuốc Antihistamine còn có thể chữa
được nhiều bệnh nữa, hoặc ở trong
trường hợp thí nghiệm.

MOVEINTA thuật

ĐÁNG TIN CẬY



HUỲNH-VĂN-HÚY
Ex. Pharmacien Principal de l'A.M.I.

N° 117, Boulevard Bonard

SAIGON

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ
Thuốc mới, giá rẻ — Tiếp rước vui
về mau mắn.

DỜI MỚI số 131

THƯ VỀ HÀ NỘI

(TIẾP THEO TRANG 23)

lung trời, đi qua những chợ búa òn ào, nơi nơi nhịp sống dâng lên mạnh mẽ trong một bầu không khí thanh bình!

Phương ơi! Đây là mùa thu xanh đặc. Mùa ấy hai đứa chúng mình mới được quyền trở lại xóm Đoài xa xưa, nằm nghe giọng gáy thôn ò, ngâm mấy cánh bướm nhảy nhót hiện trong trời thu lèm...

Mùa ấy quê hương đẹp lắm, mình vừa nghĩ tới bước đi của những người dân quê, họ gồng gánh trên con đường cái, bồng họ hoạt động trên nắng thu vàng; một hòn ảnh giản dị, mộc mạc nhưng linh động biết bao!

Phương ơi! Nhìn sâu vào thực tại, đất nước giờ đây dù có chia hai, nhưng lòng người vẫn một, cũng như tự thuở nào, hồi xa mà nguyên thủy, loài người chỉ yêu chuộng hòa bình và ấm no. Nếu nghĩ như thế Phương sẽ thấy ngay rằng thảm cảnh phân đôi đất nước sẽ không tồn tại, cái gì đau thương ít khi vĩnh viễn.

Tán bí kịch Nam, Bắc tranh hùng sê hờ mòn vội vã, những tảng tích còn sót lại của những năm qua, chúng mình cố gắng xóa mờ cho hết. Chúng mình sẽ chờ đợi những nỗi bất công và tung vỡ tất cả để nén. Hai đứa không làm gì nổi, trâm đứa cũng chưa hơn được nhưng nếu là cả một thế hệ, Phương sẽ thấy một sức mạnh ghê gớm, một biến đổi lớn lao, một thành công vĩ đại: không còn những đứa trẻ gầy gò bụng ống ở làng quê, những người dân ngu tối, những mái nhà ẩm thấp nằm gần cống rãnh... những áp bức sít hắt, xiềng xích đứt tung, gió mù nồi đầy lùa mạnh vào lòng người.

Khi ấy nắng thu sẽ không ghê rợn, tắm lửa nữa. Nắng lên vương vãi khắp trời, nhuộm đẹp cho muôn màu áo: màu nâu mộc mạc của người nông dân, màu xanh cứng cỏi của người lao động, màu trắng trong sạch của những em bé ngây thơ hòa cùng màu áo đó, vàng rực rõ của lớp người thanh lịch. Bốn phương nắng ngập tình thương. Người ta sung sướng hưởng tự do trong màu nắng hanh vàng, hàn gắn những vết thương của những nỗi lùa loạn còn lại.

Hai đứa mình sẽ không còn bị ám ảnh, cảm rực bởi những cảnh tượng buồn bã của một thời chiến chinh khốc hại, chúng mình sẽ tự do đi tìm phương hướng của cuộc đời dựng xây.

Và rồi sẽ như lời hẹn năm nào hai đứa dắt nhau bước đều trên hè phố Hà Nội, một chiều cuối thu để nhận lấy những cánh lá me vàng nhỏ rơi xuống vai. Nắng thu sẽ dịu dàng, đẹp đẽ qua ý nghĩ của những người thay đổi cuộc đời không thiếu thốn, trái lại đầy đủ, ấm no. Phương ơi! Hãy tin tưởng lên. Thế nào cũng có một mùa nắng huy hoàng, rực rỡ của đất nước, nắng đẹp ở ngoài trời và còn đẹp trong lòng người nữa.

Lạc thôn, đầu thu phản tranh...

THẾ VIÊN

VĂN CHÁNH THƠ XÃ

(Nhà sách và nhà xuất bản) 115 đường Gia Long (sau chợ Sài Gòn—gần ngã tư đường Aviateur Garros và Gia Long)

Cần bán thảo giá trị

Đè xuất bản.

Có các loại sách học

Cho các học sinh như các trường Chasseloup Laubat, Marie Curie, Pétrus Ký. Gia Long và các trường tư từ ban tiểu học, và sách trường Đại học và các ngành chuyên môn.

Giải đáp thắc mắc

(tiếp theo trang 15)

nắng khi theo đuổi một công việc gì, hoặc trên đường học vấn cũng vậy. Nói tóm lại muốn thành công phải chọn lựa con đường nào thích hợp với mình và kết quả phải là để phục vụ cho đại đa số quần chúng. Chọn ngành và chọn nghề là cả một vấn đề phải đi song song với đà tiến triển của khoa học và của xã hội.

Chính phủ không quên nâng đỡ và đào tạo thành một lớp cán bộ đủ mọi ngành. Nếu chưa có trường hợp, và tài chính không khả quan lắm theo như bạn nói thì chờ những tổ chức của chính phủ tuyển lựa lớp thanh niên đi du học ở xứ người. Lẽ đương nhiên đó là 1 trong những vấn đề kiến thiết xứ sở (?)

H.V.

Nga và Mỹ...

(tiếp theo trang 21)

Đầu năm nay, nhà thiên văn học Eselangon ở Viện hàn lâm khoa học có đề cập đến vấn đề. Câu trả lời của ông như sau: « Theo lý thuyết, việc giao thông giữa các hành tinh và việc lập ra các hộ tinh nhân tạo có thể thực hiện được. Nhưng một cuộc giao thông như thế, ở trong một biên giới và điều kiện khác hẳn với vũ trụ ta đang sống, sẽ gây cho ta một sự thương nhớ quá đât của chúng ta và người ta tự hỏi: lý trí có sa vào vực buồn lo và sợ hãi không? »

Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta rõ.

Khóa dạy hàm thụ

Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT NAM khóa học RÁP và SỬA máy VÔ TUYẾN ĐIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ. Bài vở dễ hiểu bằng Việt-Ngữ. Thực hành đầy đủ như ÂU MỸ. Hết khóa học sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng về ngành chuyên môn.

Bồn trường đã đào tạo được rất nhiều anh em theo học được kết quả mỹ mãn.

Ghi tên học lúc nào cũng được.

Tại trường có khai giảng khóa: 1. HIỆU THÍNH VIÊN V.T.B.H.H. 2. ĐIỆN TÍN VIÊN. 3. RÁP và SỬA máy thêu thanh V.B.T.

Viết thư hỏi học tại trường Chuyên Nghiệp V.T.B. LECTASON 278, đường Trung Nữ Vương (P. Blanchy) Saigon
Đ.T. 22.087



X

TIẾNG ĐẤT rời lộp độp trên nắp quan tài.

Mọi người về khi nắng đã lèn. Tình thôi khóc, thui lủi đi bên cạnh Hạnh. Gió đầu thu thơm ngát mùi lúa chín.

Chiều hôm ấy Tình phải ra tàu. Bà muốn giữ Tình lại nhưng ba xin để cho Tình về đi học. Ba hứa Tết sẽ đưa Tình về thăm bà. Tình không dám phản đối. Nó rầu rầu thu xếp áo quần và cũng không chờ ba dục, bỏ vào valy gọn gàng. Cả nhà cứ như những cái bóng cảm. Mùi hương đượm ngọt không làm cản phòng nhỏ bớt vẻ lạnh lẽo. Hạnh xin phép bà theo Tình ra ga. Bà định bảo Hạnh ở nhà thì ba đã bảo u Hạnh ra kêu hai cái xe. Xong, ba bảo u Hạnh lên ngồi với Tình. Còn Hạnh thì ngồi một xe với ba.

Qua mấy con đường vắng thì đến lối vào nhà ga. Anh phu xe quần xắn móng lợn gò lưng kéo chiếc xe lên con đường dốc gồ ghề. Bóng anh ta ngã dài trên lối đi dày những đá rãnh. Mặt trời tụt xuống sau lớp mây nâu bên kia đầu cầu xỉ măng. Cả một vùng mây dỗ bầm như pha mây.

Trước mặt ga mấy chiếc xe tay ghech cảng đợi khách. dây quấn là lụp xụp gần đấy, lác đác mấy cái bóng áo nâu rách.

Ba lấy cho u, con Hạnh hai cái vé « ke ». Có lẽ đã lâu lắm Hạnh không được dịp ngắm một con tàu sắp khởi hành. Mặt Hạnh thoáng một vẻ vui thích bỗng nhiên khi cô bước ra sân ga. Từng giây toa nằm lù lù xa gần. Cả chiếc đầu máy lớn đèn chìu chìu đương thở phì phò như một con trâu. Chuyến tàu từ Lạng Sơn về Hà Nội chưa tới, nên ra đến sân thi ba đặt va ly xuống đất. Ba ngó đồng hồ tay và ngóng về cuối con đường sắt chạy dài xa hút.

Vẫn cảnh tượng chiều hôm qua. Những người buôn bán áo nâu tui tit với gồng gánh hàng hóa ngón ngang một góc hè.

Chợ có tiếng còi tàu hú từ xa. Mọi người nhao nháo lên. Con tàu xâm xấp lại gần. Đầu tàu đèn lớn mãi lên. Khói cuộn cuộn từ ống khói đèn thui bốc lên trời. Từng đám than đỏ lè bay lẩn trong luồng khói đèn két. Con tàu hú lên mệt hởi nữa. Tiếng phi phò của đầu máy xen lẫn tiếng bánh sắt chuyền trên đường ray, ồ ạt lại. Đoàn toa dài di chầm chậm và ngừng lại bên sân ga. Bánh xe nghiến ken két trên đường sắt.

Ba Tình nhắc va ly lên, bảo Hạnh:

— Cháu về nhé. Cho em Tình đi.

Nhin thấy Tình còn đứng tàn ngần, ba dục:

— Lên tàu thôi chứ, Tình?

Hạnh nhìn Tình, mắt buồn rười rượi. Tuy thế Hạnh

ĐỜI MỚI số 131

còn cười được để bảo Tình:

— Tình đi nhé. Chị về đây.

Nụ cười của Hạnh ngọt ngào, âu sầu. Tình đã rơm rớm nước mắt. Nó định nói, nhưng nghẹn ngào không ra lời. Hạnh an ủi :

— Rời Tết em lại về. Việc gì phải khóc.

Hạnh ngậm ngùi nhìn em vừa quẹt vung lên mắt. Tình bước lùi thui lên toa.

Buổi chiều về chầm chậm trên sân ga tĩnh lý. Bóng tối nhuộm đen những toa tàu đồ sộ. Bóng tối nhuộm đen từng khuôn mặt người. Mây ngọt đèn vàng vọt đã bừng mắt. Sân ga xao xác tiếng người trong một lúc.

Tình đứng thò đầu ra cửa toa nhìn dăm dăm xuống sân ga nơi Hạnh đứng.

Hạnh chưa về, còn đứng đợi cho tàu đi. Hai trẻ nhìn nhau không rời mắt. Tình đã thôi khóc. Đôi mắt nó rầu rầu nhìn Hạnh. Hình ảnh người chị nhỏ thân mềm như nỗi bật lên trên khoảng sân ga loang lổ ánh đèn.

Con tàu chợt thét lên. Tiếng còi giật giọng, kéo dài ra như xe rời không khí. Tình nắm chặt lấy tay cửa. Đã bắt đầu giây phút biệt ly.

Hạnh vẫn đứng dưới sân ga ngược lên khung cửa nơi em đứng. Tàu chuyền bánh. Tình giơ tay vẫy chị. Hình bóng Hạnh bé nhỏ, thân yêu nhèo trên khoảng sân ga lác đác bóng người.

Gió từ sông Thương ào ạt lại. Gió sông đèn lấp lánh ánh sao thưa. Đoàn tàu chuyền mình rầm rập trên nhip cầu sơn hắc in Nhà ga Phủ Lạng đã chim vào bóng tối.

Tình ngã đầu vào thành ghế. Bên cạnh ba ngồi lặng lẽ như một cái bóng cảm.

Tiếng ồn ào làm Tình thức giấc. Vừa lúc ba bảo:

(đọc tiếp trang sau)

thuốc ho trái nho
PECTO-CHERRY





đủ hàng : NHÌ-NHẤT-NGANG
214 DIXMUDE — SAIGON



Đừng lây lắt nữa !
**SỨC KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG I HOÀN
CƯU LONG**

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và
thích làm việc hơn trước

CƯU-LONG-HOÀN

CUA NHÀ THUỐC VỎ-BÌNH-DÀN—CHOLON



NIỀM TIN • tiều thuyết dài của Vĩnh Lộc

— Dậy chờ Tình. Đến Hà Nội rồi.

Tinh bừng mắt, ngó ra sân ga Hàng cỏ sáng rực ánh đèn và tấp nập những người. Một vài người đứng ngóng dưới sân. Chứng họ đi đón người nhà. Bất giác Tình nhớ đến nhà ga hùn quanh ở tỉnh ly Phủ Lạng vừa đây. Bóng dáng người chị nhỏ thản yêu hiện lại rõ ràng trong trí nhớ của Tình. Tình nhớ đến đám ma mẹ buổi sáng. Tình nhớ đến đôi mắt nhăn nheo ngắn lệ của bà ngoại. Tình nhớ đến gian buồng lạnh lẽo nơi đặt tấm bài vị mới. Tình nhớ đến cù cây bàng rụng lá bên nhà ..

Nghe tiếng nức nở, ba quay lại:

— Lại khóc rồi. Con trai lớn phải can đảm lên mời được chứ ?

Gióng ba đánh mắng nhưng đầy âu yếm. Ba rút mùi xoa đưa cho Tình :

— Không lau mắt đi, chốc nữa về nhà Kiên và Thùy chúng nó lại cười cho đấy.

Nhưng Kiên và Thùy không cười. Thẩy ba về, Kiên băn khoăn hỏi :

— Mợ không về ư ba ?

Thùy thi đã trong thấy trên tay ba một mảnh băng đen. Nó dắt Kiên lại bên Tình. Mắt Tình hẫy còn đỏ hoe Thùy ngập ngừng hỏi :

— Mợ... chết rồi ư, Tình ?

Tinh cầm lấy mồi. Nó khẽ gật đầu. Hai đứa trẻ nhìn Tình rơm rớm nước mắt...



— Ở với bà không ai trông nom, học hành đốt nát thì khổ !

Tinh nhớ đến câu nói của bà ngoại đã lâu, hôm nay sắp theo mẹ về Hà Nội. Đã lâu Tình không được về Phủ Lạng thăm bà. Chị Hạnh chẳng biết bây giờ ra sao. Hình như chị có viết một lá thư cho Tình. Chị thôi học sau kỳ thi Tiêu học. Ở tỉnh ly chưa có trường trung học. Hạnh muốn lên Hà Nội để tiếp tục học thêm nữa. Nhưng nghe đâu bà ngoại dạo này túng lâm. Bà sống bằng số vốn nhỏ dành dụm, cho người ta vay lấy lời. Tiền lời chẳng được bao nhiêu. Vì thế cho nên Hạnh không được đi học nữa. Với lại Hạnh cũng đã lớn rồi. Chị đã mười sáu tuổi khi đậu bằng cơ thố. Đối với những gia đình cõi nền nếp thì con gái học đến thế cũng tạm đủ. Hạnh phải ở nhà bếp nước, may vá dề một ngày gần đây có đám nào lại hỏi thi đi lấy chồng.

Tinh rất ít viết thư cho chị bởi một lẽ rất dễ hiểu là nó không có tiền nhiều để mua tem luôn được.

Từ ngày mợ mất đi ba lại vắng nhà luôn. Mà lũ trẻ cũng chẳng mong gì ba ở nhà. Ba nói rất ít, suốt ngày tư lự, đăm chiêu. Nét mặt trở nên khắc khổ. Giọng nói thì nghiêm nghị. Không ngày nào không có đám mời đi đánh chẩn hay tò tòm. Có hôm ba mời cả khách đánh bạc về nhà.

Tiền nong chợ búa phô mặc trong tay u già. U cho ăn làm sao thì ra làm vậy. Sáng sáng u mua quà cho lũ trẻ ăn rồi đi học. Hôm nào vội quá, u dứt cho mỗi đứa mấy xu. Những dịp như thế, Tình nhịn ăn để mua mấy con tem gửi thư cho Hạnh.

Ở với ba, bây giờ Tình thấy cũng không hơn gì phải ở với bà ngoại ngày mợ mới về Hà Nội. Ba không có mặt ở nhà mấy khi ngoài hai bữa cơm. Có khi ba bỏ cả cơm, đi suốt sáng. Bởi thế cho nên ba đứa trẻ học hành

NIỀM TIN • tiều thuyết dài của Vĩnh Lộc

ra làm sao ông phán cũng chẳng hề biết đến. Kiên được dịp tốt càng đi chơi khỏe. Cả nhà bây giờ chỉ còn có nó là được ba đề ý đến một tẹo. Nghĩa là thỉnh thoảng nó đại diện cho chị Thùy, cho Tình xin tiền ba mua giấy bút, sách vở. Thường thường vào những dịp Kiên được rưng rinh trong túi ít tiền. Nó bao chị nó và Tình đi xem chớp bóng. Chẳng là nó thảo gì đâu, nhưng đề cho hai người không mách lại với ba về chuyện Kiên đã tiêu cả vào tiền tiêu vở học. Lên lớp trên Kiên đã đứng được ở mức trung bình. Tuy thế nó vẫn không chăm học hơn chút nào. Có lẽ tại nhờ tri thông minh kéo lại.

Năm Thùy vào trường trung học thi ông phán đòi xuống Hải Phòng. Một lần nữa, Tình lại xa Phủ Lạng hơn. Bây giờ nó không còn hy vọng gì được gặp lại chị Hạnh, gặp lại bà ngoại. Phải đi hai chuyến tàu mới lên được Phủ Lạng. Mùa nguyên đường Hải Phòng đi Hà Nội cũng đã dài gấp đôi từ Hà Nội lên Bắc Giang. Tuy Tình đã mười bốn tuổi nhưng ba vẫn coi nó như còn nhỏ lầm. Ba không bao giờ nghĩ rằng Tình có thể đáp tàu về đến Phủ Lạng.

Có một vài chiều chủ nhật Tình hay lang thang ra ga. Nó đứng hàng giờ ngắm cảnh người và hành lý nhộn nhịp trong nhà ga. Tiếng còi tàu rộn rã. Từng đoàn toa nối nhau chuyền bánh đi về xa. Khi những chuyến tàu đã khởi hành, Tình mời lủi thủi về nhà.

Từ ngày ba dời xuống Hải Phòng, ba cũng không động gì đến việc học của Thùy nữa. Có lẽ ba cũng nghĩ như những bà cụ già cõi hủ là con gái học đến thế là đủ rồi. Thùy dành ân hận ở nhà.

Nhưng, một hôm ba bỗng gọi Thùy vào buồng. Nét mặt ba có vẻ nghiêm trọng. Ba ôn tồn bảo :

— Ba bây giờ đã già. Chẳng mấy chốc rồi hưu trí. Con là con gái cũng đã nhớn ba không muốn cho con đi học thêm vì lẽ nhà neo người. Bây giờ con có thể bắt đầu thay cho mợ được. Con chịu khó coi sóc cửa nhà, lũ trẻ em cho ba.

Tinh bắt gặp Thùy đi ra nước mắt lung tròng. Thế là Thùy không còn được sống đời nữ sinh vô tư lỵ nữa. Tình nghĩ thế. Và cũng như chị Hạnh, Thùy đã lớn, mai kia có người đến hỏi là đi lấy chồng. Ý nghĩ ấy làm Tình thấy nao nao trong lòng.

Đã lâu, Tình quên được chị Hạnh. Thùy cũng ít nói như Hạnh, nhưng xinh đẹp hơn. Khuôn mặt trái soan có đôi mắt đen hơi ăn sâu. Nữ cười lành lành. Thùy có vẻ mến Tình hơn là Kiên. Bởi vì Kiên nghịch ngợm và khó bảo. Kiên không bao giờ biết an ủi những lúc chị buồn. Kiên sống trong tuổi trẻ vô tư, thản nhiên trước nỗi yui, buồn của người khác.

Đối với Tình, Thùy mang hình dáng dịu hiền của Hạnh và tình thương yêu của người mẹ đã khuất. Tuy lớn hơn Tình có hai tuổi nhưng Thùy có vẻ già dặn của người chị lớn tuổi. Có lẽ tại hoàn cảnh đã tạo nên Thùy trong vẻ ấy.

Từ sau buổi gặp mặt với ba, Thùy đã trở thành một người quan trọng trong gia đình. Thùy giữ tiền chi tiêu trong nhà thi Kiên và Tình thấy dễ chịu hơn. Nhất là Tình. Chủ nhật một lần như ngày xưa, ba chị em đưa nhau đi chơi phố, hoặc xem chiếu bóng.

Hải phòng là một thành phố nhỏ, phố xá thưa thớt. Từ nhà Tình đi đến trường học chỉ độ một quảng đường ngắn. Ba không dùng xe tay nứa. Ngày bốn buổi ba đạp xe đi làm. Cuộc đời công chức bình lặng trôi.

(đọc tiếp trang sau)

F.LOUIS
*Cours de DANSES
& Claquettés*

**Lớp KHIÊU VŨ
và THIẾT HÀI**

*Do giáo sư PHÚC
& ĐIỀU-KHIỂN*

Kết quả mau chóng

95.F.LOUIS SAIGON

Chài Brillantine BOBEL

Tức là xúc dầu thơm thứ quý nhứt



Một người bạn luôn luôn trung thành

**Đại tửu lầu
SOAI KINH LAM**

496, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

**PHÒNG RỘNG RÁI, MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIÊU ĐÁI ĂN CĂN**

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lèn bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :
Grand Restaurant SOAI KINH LAM
496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Năm ấy Kiên thi rớt và phải ra học ở một trường tư. Tình đỗ xong hi định hết hè xin vào trường kỹ nghệ.

Đạo ấy Tình có một người bạn học thân đang học năm thứ nhất trong trường kỹ nghệ. Tên anh ta là Đạm. Đạm học chung với Tình hai năm học liên tiếp. Đến đến lớp nhất thi Đạm thi học để thi vào trường kỹ nghệ.

Gia đình Đạm ở trong một cái ngõ nhỏ sau lưng nhà ga. Cha Đạm làm thợ tiện ở nhà máy của một công ty người Pháp. Mẹ Đạm bán quà rong. Hình như bà bán bánh ngọt làm lấy ở nhà. Đạm còn có một người em dương di học, tên là Lực. Và một cô em gái nhỏ hơn Tình hai tuổi, tên là Nhàn. Nhàn học đến lớp nhì A thì phải ở nhà để giúp đỡ mẹ trong khi bà đi bán hàng vắng.

Thấy Đạm bao học hết ba năm thi có thể ra ngoài làm được, Tình cũng định theo bạn. Tuy gia đình Tình không nghèo túng lắm nhưng Tình vốn khác. Anh có ý định tự lập lấy thân. Vả lại tình Tình thấy trong nhà, anh là người ít được ba nhắc đến. Cũng như ngày còn mọt, Tình đi học hay về học, ăn cơm hay đi chơi, ngoài Thùy ra, biệt không có ai hỏi đến. Tình cũng thấy tủi thân. Ý định đi học nghề này ra trong óc anh, nhân một hôm ba mảng Kiên Hình như ba trách Kiên lêu lổng không chịu học hành. Ba có phản nản về đời sống công chức thanh bạch của mình để cho Kiên nghe. Tình và Thùy ở bên ngoài nhìn nhau, chép miệng.

(đoạn tiếp)

Xem Đời Mới từ số 122

Dầu Cù-là
MA~~C~~-PHSU
GỐC MIỀN-DIỆN

Telephone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIÊU QUẦN
tửu điểm
Telephone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON



VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả
và tay giả để ráp thay những
chân cụt và tay cụt. Theo đúng
phương pháp của những nhà
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quan
y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

**QUÁN QUẦN
TỬU ĐIỂM**

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

**SIÊU QUẦN
tửu điểm**

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON

TRẠI DI CỨ

(tiếp theo trang 25)

3) Tiêu ban ca nhạc kịch.

4) Tiêu ban khánh tiết.

— Anh có thể cho chúng tôi biết về đường lối và chủ trương hiện tại của anh em.

Đến do giây lát, anh T chớp chớp
cặp mắt sáng qua lớp kính :

— Đường lối của chúng tôi là đường
lối quốc gia. Bỏ quê hương ra đi vì
không chịu nổi chế độ của cộng sản
đệ tam. Chủ trương thống nhất xử sở.

— Anh có thể nói sơ qua về những
công việc cấp thiết mà các anh sắp
sửa làm không ?

Anh bạn có thân hình phúc hậu
ngồi giường bên hướng sang góp ý
kiến, cậu bé nhảy lên theo nhịp nói
của bố :

— Chúng tôi định phục vụ cấp
thiết về y tế và văn học. Hiện nay ở
Nam chưa có một trường đại học
văn khoa và viện răng miệng. Ngày
giờ viện răng miệng và trường văn
khoa chuyên vào. Anh em sinh viên
Nam có xu hướng về văn học, sẽ có
nơi phát huy khả năng và đồng bào
tùy nay sẽ được săn sóc về răng miệng
khỏi mất tiền. Nói tóm lại chúng tôi
sẽ phục vụ cấp thiết trong các ngành
để tiến tới thống nhất tư tưởng.

Câu nói hàm vẻ tin tưởng vừa dứt,
anh T. nở một nụ cười cởi mở,
hướng về phía tôi.

— Từ nay đến giờ, anh phỏng vấn
chúng tôi đã nhiều, giờ đến lượt
chúng tôi phỏng vấn lại anh một vài
lời :

— Tôi sẵn sàng giải đáp những vấn
đề thuộc phạm vi và khả năng của tôi.

— Chúng tôi muốn đề đạt một câu
hỏi về cảm tưởng của anh đối với
cuộc di cư của đồng bào Bắc Việt và
nói riêng sinh viên vào Nam.

— Câu hỏi này khó trả lời lắm, vì

tôi cũng đứng vào khía cạnh chủ quan
của các anh mất rồi. Vậy câu hỏi này
cần đọc giả miền Nam trả lời giúp
thì chính xác hơn.

Anh có thể cho biết cảm tưởng đầu
tiên khi các anh vào Nam.

Anh H vui vẻ trả lời ngay :

— Chúng tôi nhận thấy nhiều cảnh
đẹp. Chưa được hợp với khí hậu mấy
nên người còn mệt mỏi, nhưng rồi
chúng tôi sẽ quen. À mà quên, chúng
tôi sẽ trả lời câu hỏi đó trong Lửa
Việt nội san.

Câu chuyện kéo dài trong bầu không
khí thân mật hào hứng. Không muốn
phiền anh em nhiều hơn nữa, tôi
đứng dậy tạm biệt, hai bàn tay nắm
chắc như thắt chặt tinh thông cảm
giữa những người văn nghệ. Chúng
tôi nhìn nhau không chớp, cùng hứa
hẹn sẽ gặp nhau và cộng tác chặt chẽ
trên con đường văn bút.

Hiệu lệnh báo giờ ăn cơm.

Sinh viên từ các phòng kéo xuống,
tuần tự vào buồng ăn. Hai ba dây bàn
dài, mỗi bàn bày được bốn nǎm mâm.
Mâm ở đây hiểu theo nghĩa là
có bốn chiếc bát sứ đặt vuông vẫn
quay lấy đĩa cá kho, một đĩa bắp cải
và một tô canh óng mỡ. Thực ăn tuy
đơn sơ, ít ỏi, nhưng trông có vẻ tinh
khiết khiến ai cũng muốn đánh
chén.

Phòng ăn vắng dần, buổi nghỉ trưa
đã đặt trôi qua và chiều đồ xuống...
bản « thanh niên hành khúc » âm i
vắng lặng hòa cùng tiếng đậm nhịp
nhàng của dương cầm, ban đồng ca
của sinh viên hoạt động, chuẩn bị
cho buổi tiếp đón thủ trưởng sớm
hôm sau. Đầu đè bài ca thuộc về
thanh niên, do thanh niên hát mà
biểu hiện rất ít nhuệ khí của thanh
niên. Tuy vậy, bài ca được tập đi tập
lại rất nhiều lần ..

DUY SINH

KỶ SAU :

TRẠI DI CỨ CỦA BÌNH DÂN

thuốc BỒ TIM hiệu HAI ÔNG CHÁU



là một dược phẩm bào chế rất tinh vi, đặc
biệt trị TIM YẾU Hồi Hộp, ban đêm ít ngủ
vì thiếu Khí Huyết mệt mò — quý vị dùng
trong một tuần lễ AN TÂM ĐỊNH THẦN, ĂN
NGON NGỦ ĐƯỢC cam đoan kết quả.

TỔNG PHÁT HÀNH

số 59 đường Dr.Gaillard — CHOLON

Có bán khắp nơi.

CHỈ CĂN VÀI HỘP

ĐẠI BỐ

NGŨ TẶNG TINH

LA-VẠN-LINH

là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại

Ăn không ngon, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài !

Chỉ cần vài hộp Đại Bố Ngũ Tặng
Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biết
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ
đó mà thuốc Đại Bố Ngũ Tặng Tinh
La Vạn Linh được nổi tiếng nhứt.

Tông phát hành

Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON

Có đẽ bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX

Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Quinine active)

cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine active)

cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục
TẠI NHÀ KHIẾU VŨ

GRAND MONDE

Do cặp tài tử

ROVITAS TRÌNH BÀY

TÊ BẠI, PHONG THẤP và tất cả các bệnh do máu xấu
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu 39 Nguyễn an Cư

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ
thấy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, trẻ
vui và mau lén cân - Có đê bán khắp nơi đại lý Ta và Tàu.

10 đồng 1 hộp có cả bột quế

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
lì ve dầu TỬ BI

Chủ trị con nít, ho nóng, làm kinh, Bú không tiêu, sinh bụng.

Sài, dẹn, ghẻ, lở thối lở tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tàu
Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON—SAIGON

SÂM
NHUNG

CƯỜNG HUYẾT TINH

Dụng dược phẩm hảo hạng, bào chế rất
tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi
bổ lại não cân hưng vượng, thêm tuổi sống
lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt để
tho thai. Khi sanh rồi, Huyết xấu, tay
chơn lạnh, té nhức, nên dùng phục hồi
sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng
cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam
Phụ Lão Ấu trường phục.

Cường huyết tinh

Nhản « Thần hổ » sống đầy đủ sức lực
khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường

Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON



Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

XÊ DỊCH

(Tiếp theo trang 21)

đen ngõm. Hắn cảm thấy khó chịu
và tức bức. Hắn se sẽ gọi :

— Tình... mày ngủ rồi hờ?

— Chưa,

— Này Tình, ta hỏi cái này, Thế
mày định vào Nha trang đi dạy học
phải không?

— Tao ấy à, chưa định. Vào Nha-
trang rồi hằng hay. Chưa chừng tao
sẽ và Saigon chơi một chuyến cũng
nên Vui thi tao ở lại kiếm một việc
gi khoe khoẻ làm... như một chân
thư ký chẳng hạn.

— Mày nhất định không đi dạy nữa
à?

— Ủ, tao chán nghè gõ đầu trẻ lầm
rồi. Vào trong đó nếu có tiền tao sẽ
di đâu xa xa hơn một chút như qua
Cao mèn hay Lào dồi không khí luôn
thề.

— Mày muốn đi nhiều như ông bố
mày ngày xưa chứ gi? Tình ơi, nếu
tao không làm thì hình như bác bị
bắt và bị đày đi Côn đảo sau thời kỳ
Nguyễn thái Học. Phải không hờ Tình?

Không thấy Tình trả lời Lương tiếp
giọng mỉ mai :

— Còn mày Tình.. Mày cũng muốn
giang hồ một chuyến để hôm nào về
với cái valy không chứ gi. Tao không
ngờ giữa thời đại này mà còn rơi lại
những thằng con trai lăng mạ như
mày.

Ngừng một chút Lương tiếp :

— Mày đi như thế vô ích lầm Tình
ạ. Tao thành thật khuyên mày nên ở
lại là hơn. Nay nhé, mày đã đi biền
biệt mấy tháng chẳng thu từ gi cho
mẹ mày hết. Thậm chí đến Tết mày
cũng không về. Tao thấy bác gái một
minh với gian nhà vắng vẻ mà tao
thương bà quá. Mày nghĩ xem Bác chỉ
có một mình mày thi mày phải làm sao
chứ... Mà theo tao nghề dạy học không
phải là một nghề tầm thường. Đấy có
đứa nào rời ghế nhà trường mà không
mang theo hình ảnh ông Diên, ông
Hiền? Mày cho là buồn chì vì mày đã
không làm tròn bần phận đấy thôi.

Tình không đáp. Hắn nằm yên lặng
ngẫm nghĩ. Lương nói thế mà đúng.
Thật ra Tình cũng không nhất định đi
cho lầm. Trong một lúc tâm hồn bị
khủng hoảng hắn tính liều lĩnh thế
thôi. Liên miên hắn nhớ đến mẹ hắn.

Hình ảnh gương mặt dịu hiền của
mẹ hắn hiện rõ trong óc hắn. Đôi
mắt buồn rầu của người đàn bà Á
Đông ấy một sáng nào đã tiến hắn ra
đi. Và cũng đôi mắt ấy đã sáng lên

giữa một chiều nào hắn trở về. Lòng
hắn se lại.

Rồi hắn nghĩ đến lũ học trò nhỏ
mà hắn đã dạy trong mấy tháng.
Những gương mặt ngày ngô lẩn một
chút vui tươi. Những buổi học ồn ào
vì hắn không để ý đến sự dạy dỗ.
Nhớ lại đê lòng hắn thay đổi hận.
Hắn nhắc lại.

— Chỉ vì mày đã không làm tròn
bần phận!

Cũng có lần lúc hắn thấy lũ trẻ có
nhiều cái hay hay. Mấy chục mài đầu
còn xanh cầm cuộn viết, suy nghĩ. Mấy
chục vững trán ngày thơ cau lại tinh
toán. Nhớ lại hắn thấy nhớ lũ
trẻ mà ngày ấy hắn ghét vì sự bần
thiù và ồn ào. Hắn quay lại phía
Lương :

— Ủ mày nói đúng. Tao sẽ ở lại
đi dạy học...

Nhưng Lương đã ngủ từ bao giờ,
giọng ngày đều đều. Bên kia Minh
cũng đã ngủ say. Hắn nhẹ nhéo kéo
chân lên đắp cho hai bạn. Bỗng dung
tay hắn đụng phải bàn tay của Lương.
Hắn cầm lấy, lòng bàng khuâng.

Hắn xiết chặt tay bạn, bàn tay dày
cả những vết chai của Lương: người
công binh. Miền man hắn so sánh
cuộc đời vô vị của mình với cuộc đời
hoạt động của Lương. Hắn cảm thấy
giữa hai đứa hình như có một cái gì
cách biệt.

Tình nằm thao thức như thế, lâu
lăm. Xa xa vài tiếng chó sủa bàng
quơ. Bên tai hắn còn vang vang
giọng trầm buồn của Lương. Hắn tự
nhủ :

— Thằng Lương nói đúng.
Gà đã gáy sáng. Trong bóng tối mờ
mờ có tiếng cười của Minh, gà mờ.
Rồi im lặng. Hắn trôi dậy mở cửa đi
ra ngoài hiên.

Từ phía chân trời một chút ánh sáng
đã nhôm. Gió buỗi mai lành lạnh hắt
vào mặt hắn. Tình thấy tâm hồn thư
thái lại. Hắn vươn vai hit một hơi dài
không khí trong sạch của ban mai.

— Phải cách mạng lối sống và
chuyển hướng cuộc đời.

Hắn nói với hắn mà tưởng như
đang nói với Minh và Lương. Tình
bắt cười cho sự ngạc nhiên của mình.

Đầu dây có tiếng rao bán mì giọng
non nớt, và trước ngỏ có tiếng guốc
kéo lệ trên đường vắng.

MINH HÀ

Giữ cho giầy quý Bà mới mái

Phấn HẢI QUANG

trắng, mịn không dính quần áo.

Golden Club



BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »



Bảo Nhi An



Thuốc bồ trẻ em

Chủ trị : Trẻ em
gốc ban chưa dứt,
thể chất yếu, èo uột,
thân hình tiêu tụy,
tỷ vị hư nhược, ăn
uống không tiêu,
thường đờ mồ hôi
đầu, bụng và trán
hầm hầm nóng, cam
tích v.v...

Hoàn-cầu Dược Phòng

99 Quai de Belgique—SAIGON

CÓ BẢN KHẨP NƠI

THỜI TIẾN

(tiếp theo trang 5)

giản dị hơn hết. Thủ tướng Churchill và Tổng thống Eisenhower không chịu bỏ qua vị trí địa lý của Pháp khá quan trọng trên bản đồ Âu châu, nên cố gắng hòa giải Đức Pháp để cùng các nước Tây Âu khác lập một phòng tuyến chống Cộng.

Có lẽ chứng cuối tháng 9 qua đầu tháng 10, khi dư luận sôi nổi xuống, không khí em dịu trở lại, hối nghị 9 nước sẽ nhóm.



T RONG khi chờ đợi, ông Mendès France tìm cách giàn xếp nội bộ. Ba tổng trưởng tân thành Hiệp ước Cộng đồng phòng thủ đã từ chức sau khi Quốc hội bác bỏ Hiệp ước này. Thủ tướng Pháp bây giờ rắng giữ trong chánh phủ của ông sao có sự thăng bằng giữa hai khuynh hướng chống và thuận với Cộng đồng phòng thủ, để có ngày giờ thương thuyết mở rộng nội các.

Ông đã nghĩ đến đảng Xã hội và Phòng trào cộng hòa Bình Dân (phái Bidault). Trong lời tuyên bố hàng tuần của ông, ông đã hiệu triệu hoà giải và đoàn kết. Có cung cấp được nội bộ thì rời đây Pháp đi dự hội nghị 9 nước mới có uy tín mà nói chuyện.

KHÁCH QUAN



Để được CHẨN LÝ HÓA đòi
mình nên xem tạp chí
TÌM HIỂU

THÔNG-THIỀN-HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-dức, không
dảng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá
Chân-lý

Giải-quyết nhiều vấn-dề khó-khăn
khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì? và Sứ
mạng của Ta đối với Ta, đối với
Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bảo, Công-chức, tư-chức,
thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim
Hiểu Thông Thiền Học.

Báo-quán : 35 đại-tá Grimaud—SAIGON

Giám đốc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN
Chủ bút : NGUYỄN-THỊ-HAI

Giám đốc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN
Chủ bút : NGUYỄN-THỊ-HAI

BÌNH THƠ BẢN

(TIẾP THEO TRANG 18)

Mùa chớm thu sang ngừng tiếng súng
Tôi quay về ngõ cũ đầy hoa...

Tôi về bờ súng đì cày ruộng
Khối lửa qua rồi hết chiến chinh
Tình đậm thanh bình lên đất nước
Thu mùa hoan lạc đẹp hồn xanh

H.P.

Tại sao cứ phải «giả tạo» như thế?
Trái lại Đoàn thể Đôn không giống
thi sĩ H.P. khi anh thấy : Thu này về
ngừng im tiếng súng nhưng vẫn «ĐÈN
KHÈU ĐÔI NGON» thi vẫn chưa phải
là «Thu mùa hoan lạc đẹp hồn xanh»
như thi sĩ H.P. thiên cận (!)

Tác giả cũng như ai kia còn sợ phải
ra đi đến bao giờ «dân chung một
mỗi», màu chim trong sáng tình quê để
mới thật có: ngày em sê vè, và dè
lòng dàn dập khúc hoan ca : «Từ mui
Ca mâu đến biển giới Lạng, từ nǎng sớm
Sơn la đến mưa chiều Vạn tượng»...
thì mới thật đúng là MÙNG THU
THÀNH BÌNH.

Chỉ tiếc, vì tác giả muốn bài thơ
thật cô đọng nên có những câu thơ
tiết tấu nặng nề và khúc mắc chứ
không «nhẹ nhàng» như hơi sương,
hay dịu bay như làn gió thoảng của
mùa thu.

Chẳng hay tác giả có đồng ý với
Thanh Ánh là nếu bớt cầu kỳ một tí
chuyền thề dễ dàng, chú trọng thêm
về nhạc điệu thi hẳn sẽ đạt đến phẩn
kỹ thuật toàn mỹ hơn đấy.

Nhưng dù sao với thể tài tuy không
cao siêu (?) nhưng cái «tâm thường»

gọi cảm được ấy sẽ hứa hẹn nhiều
cho anh Đoàn Thể Đôn với hương thơ
lành mạnh, hồn thơ chân thành và
rung cảm THẬT.

MAI THANH ÁNH



trên đường giao thương Việt-Pháp

Muốn giao thiệp mua bán, mua hay thuê nhà phố, muốn
hỏi điều chi ở nước Pháp, ở Paris.

Các thương gia, nghiệp chủ, người muốn sang chơi Paris,
nên hỏi nơi :

ETUDE D'ACIEL

Branche Orient

71 Blvd Sébastopol Paris 2e
Việc của Ông Bà sẽ được trọng nom tử tế.

Để được CHẨN LÝ HÓA đòi
mình nên xem tạp chí
TÌM HIỂU

THÔNG-THIỀN-HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-dức, không
dảng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá
Chân-lý

Giải-quyết nhiều vấn-dề khó-khăn
khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì? và Sứ
mạng của Ta đối với Ta, đối với
Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bảo, Công-chức, tư-chức,
thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim
Hiểu Thông Thiền Học.

Báo-quán : 35 đại-tá Grimaud—SAIGON

Giám đốc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN
Chủ bút : NGUYỄN-THỊ-HAI

Phòng khám bệnh :
244 Arras Saigon—Trước Thành Oma
giáy nói : 21522

Mỗi ngày sớm từ 8 đến 12, chiều từ 3 đến 6 giờ
Chủ nhật nghỉ

TRANG 42

Giá báo Bời Mới

dài hạn ở Nam-Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng..	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên :
đèng TRẮC - ANH
Hộp thư 353—SAIGON

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhứt
47 rue Canton-Cholon

NHÀ LÀM NỆM

LIÊN SƠN

được nhiều thợ chuyên môn
đảm nhận :

Nệm giường—nệm divan—nệm ghế và
các thứ nệm kiều mới

Nệm nệm cũ làm lại mới, giá thật rẻ

Có giá riêng : cho các anh em binh sĩ
duong duong—hoc duong—nhà bao
san và các nhà đóng giường—ở
xa gởi đến tận nhà.

41 đường Phan Thành Giản (ngã sáu)
SAIGON



MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Lanh đúc, tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo—CHOLON

Có nhiều món giải trí khêu lóng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

THỜI SỰ TRONG TUẦN



Quang cảnh dàn chúng sắp soạn xuống đò từ Sadec qua Cao Lãnh, vùng tập hợp của V.M.



Quang cảnh el ợ Khouang, cách cánh đồng Chum về phía Đông nam 6 cây số sau ngày đánh chiếm ở Ailao



Đồng bào Bắc Việt di cư vào Nam sửa soạn lên tàu



Trước kia, hàng hóa cập bến Hải Phòng chờ đi bằng đường xe lửa dem phân phối khắp Trung châu Bắc Việt



Nhưng hiện nay, Hải Phòng là nơi tập hợp của dàn chúng tản cư từ các nơi tới để đợi tàu vào Nam « Chợ trời » là nơi bán đủ đồ quý giá, cồng kềnh, mà đồng bào tản cư không mang đi được



Đại tướng Ely đọc diễn văn giao trả định Cao ủy cho chính phủ V.N.



Một số sĩ quan Ấn Độ trong Ủy ban Quốc tế kiêm sát định chiến ở Đông Dương



Thiếu tướng De Castries đã được Việt Minh giao tra ngày 4-9-54

