

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

SỐ 130

Từ 9-9 đến 15-9-54

Nam Việt. 6 đồng
Trung, Bắc, Miền, Lào . . . 8 đồng

Wara
AP95
V6
D64+

SỐ ĐẶC BIỆT TRUNG THU

TRONG TẬP NÀY :

- ◆ TRƯỚC TÌNH THẾ MỚI.
PHẢI BẮT TAY VÀO VIỆC,
TRẦN VĂN ÂN viết
- ◆ GIAO MÙA,
của PHÙNG YÊN KHANG
- ◆ ĐOẠN VĂN MÙA THU.
của PHÚ TỔNG
- ◆ CHIẾC LÁ RỤNG Truyện ngắn
của PHAN HUY ĐAM
- ◆ DÉT MỘT MÙA THU Tùy bút
của THANH THUYỀN
- ◆ TRỜI CHUA MÙA THU.
của CHÂU LIÊM
- ◆ NHỚ MỘT MÙA TRĂNG Hồi ký
của DƯƠNG THỊ HẠNH
- ◆ CHÚNG TA CÓ THÈ LÊN
THẨM CHI HÀNG ĐƯỢC
KHÔNG ?
Sưu tầm của GIANG TÂN



TUỔI THƠ HỌC TẬP

(Ảnh của Nguyễn Đạo Hoan)

TẠP CHÍ SỐ IN NHIỀU NHẤT TRONG NƯỚC

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỘNG VIÊN SINH LỰC THANH NIÊN VÀO CÔNG VIỆC KIẾN QUỐC

Trong việc kiến quốc, thanh niên đóng một vai trò quan trọng. Hướng ứng bài « PHẢI LÀM THẾ NÀO ? » của báo báo chủ nhiệm đảng trong Đời Mới số 127, dưới đây Tòa soạn cho đăng nguyên văn ý kiến của bạn TẠ KÝ, để cập đến vấn đề tổ chức và sinh hoạt của thanh niên. Đời Mới cũng sẵn sàng dành hẳn một trang làm đến dàn chung đạt nguyện vọng của các bạn bè phương gop vào vấn đề trọng đại và cấp bách này.— L. T. S.



BÀI « Phải làm thế nào ? » đăng ở Đời Mới số 127 đã làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là vấn đề động viên tinh thần và sức lực Thanh Niên vào việc kiến quốc. Biết bao lần tôi nghĩ đến chuyện ấy nhưng không thể làm gì hơn là nghĩ suông. May ra, may ôn xuống xuất, tôi tưởng nên đặt nó thành vấn đề trọng đại và cấp bách mới mong làm nên việc.

Thật không có Thanh Niên nước nào bị quên lãng như T.N. Việt Nam trong những năm gần đây. Người Thanh Niên sống như cây đại giữa rừng, tha hồ mọc, tha hồ lớn... Không có một đoàn thể nào của Thanh Niên cả. Mỗi Thanh Niên là một thành trì cá nhân rất kiên cố, một « vũ trụ chứa đầy bí mật » như Xuân Diệu đã bảo. Người ta không chịu mở lòng ra đón những tâm lòng khác, không thích sống chung, chơi chung, học chung.

Hạng Thanh niên ngoài đời thì tùy hoàn cảnh mà sống, hoặc xã hội, hoặc loạn, hoặc rủ rác, uể oải. Hạng giàu có thì tìm mọi phương tiện để hưởng lạc thú cá nhân: nhảy đầm, rượu, gái v.v... Hạng thanh niên cần lao thì đầu tắt, mặt tối vì miếng ăn, manh áo. Hạng Thanh niên vô nghề thì hóa lưu manh. Họ không thèm biết tuồi hoa niêng của mình là đáng quý và phung phí một cách rất vô ích hay vô lý. Sở dĩ thế vì họ không nghĩ họ là Thanh Niên, một từng lớp ưu tú nhất trong quang đại nhân dân. Và lại cũng chẳng có động cơ nào thúc đẩy họ phải nhớ đến chuyện ấy khi họ không nằm trong một ĐOÀN THỂ mà sự sinh hoạt của đoàn thể ấy là phương thuốc nhiệm màu khiến họ thức tỉnh.

Thứ hai là hạng Thanh niên học sinh. Trường học là nơi tập trung thanh niên thế mà không đời nào trường có một tổ chức gọi là « Thanh niên học sinh đoàn » hoặc « Hiệu đoàn ». Mỗi học sinh ngoài những giờ ngồi chung trong lớp với bạn không còn biết mình cũng có những người gọi là « bạn », nghĩa là những người đồng tuổi tác, đồng học lực và đôi khi đồng quan niệm. Nếu muốn tổ chức một cuộc vui chung học sinh cũng không biết phải tổ chức như thế nào? Hơn nữa chế độ giáo dục hiện hữu hirh như chỉ khuyến khích cá nhân chứ không chú trọng đoàn thể. Học sinh chỉ lo cảm đầu, cảm cõi học « gạo » để giục những mảnh bằng là mỗi câu phú qui, Tương lai của một cá nhân

không hướng theo tương lai của đoàn thể: đó là điều sai lầm hết sức. Và nếu cứ đà ấy mà để người ta sẽ chỉ tạo được những con người máy dễ bị sai khiến và không ích gì cho nhân dân. May mắn nay vì chiến tranh nên việc lập đoàn thể gần như « bắt hợp pháp ». Đã có những ông hiệu trưởng không dám cho trưởng mình tổ chức một đêm kịch, một đêm lửa trại chứ đừng nói đến tổ chức một hiệu đoàn!

Ngoài ra còn hạng thanh niên hương thôn mà mấy năm nay phải sống cơ cực vì bom đạn. Họ không thể nghỉ đến đoàn thể vì không thì giờ và điều kiện. Họ già đi rất nhiều và danh từ « Thanh Niên » nhiều lúc trở thành mía mía đối với họ. Họ sống cũng như chết vì cái chết luôn luôn đe dọa. Trên gương mặt hai mươi tuổi đã điềm những nét nhăn và trên mái đầu xanh tùng bao lần quần khăn tang trắng!

Một cách sơ lược, ta đã thấy thanh niên hiện đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về tinh thần vì không người hướng dẫn, huấn luyện; không có cơ sở để hoạt động, không có lý tưởng nhất định để theo đuổi.

Ông đã nói: « Chỉ có anh em T.N., thanh niên cần lao và trí thức mới có đủ nhiệt huyết và chí hy sinh để gây phong trào chính trị nhân dân và thúc đẩy phong trào », tức là ông đặt tất cả tin tưởng vào giai tầng đầy nhựa sống của đất nước. Mà Thanh niên là hạng người đáng tin tưởng thật nếu biết tập hợp họ thành một lực lượng. Tóm lại phải làm hai việc rất gấp :

— Lập các đoàn Thanh Niên.

— Huấn luyện T.N.

Muốn làm hai việc tôi thiều ấy không phải là dễ. Trước tiên phải có chính quyền giúp sức hay nói một cách khác, khuyến khích nếu không muốn bảo chính quyền có bồn phận phải lo. Lâu nay không thấy có bộ phận tên « bộ Thanh Niên » và các sở T.N. cũng chẳng hoạt động gì. Thứ đến phải tìm cách phát động phong trào rất mạnh mẽ. Muốn thế phải có những bậc đàn anh đầy tinh huyết hướng dẫn và tất cả thanh niên tham gia. Những chuyện ấy không thể đem nói hết trong một bức thư này là thư ấy chỉ để gởi cho ông vì sự hướng ứng của tôi.

Tôi chỉ mong ông tìm mọi cách giúp đỡ T.N. có một tổ chức tức có một đoàn thể hẳn hòi để giúp vào công việc chính trị nhân dân như ông ước muôn.

Tôi lại mong rằng Đời Mới đề dành một trang làm diễn đàn chung về vấn đề Thanh Niên để chúng ta góp những nguyện vọng của anh em bốn phương.

Trong giai đoạn quyết định như giai đoạn này của đất nước, tôi ước ao sự tin tưởng của ông không phải là ảo tưởng và việc làm của chúng ta có một ý nghĩa.

Kính chúc ông vạn sự may mắn.

Kính thư,
TẠ KÝ



Chó không có quyền sửa, rồi cũng quen không sửa nữa

ĐỌC báo Pháp về tuần lễ yên lặng, tôi bắt nhớ những ngày tôi ở Trung Hoa. Lúc bấy giờ, lâu lăm rồi kia, chứ không phải ở thời Mao Tử này đâu, quả là « xí xô xí xào, ồ ồ ạt ạt, rầm rì hét » liên tiếp ngày đêm. Quả là một cuộc « ba lăng nhăng của Tàu ». Một đêm, tôi đang ngủ chợt nghe những tiếng hét đê sơ, tôi chạy đến cửa sổ trông xuống lầu thì không có gì cả. Đánh thức người bạn « đồng sòng », hỏi ra là người ta rao bán bánh ú (bá chǎn). Ngày nọ, tưởng cũng một trận đánh nhau to, thì té ra hai chư Triệu châu khuân vác cái nhau.

Về sau rồi tôi cũng quen, cũng sống trong cảnh « ba lăng nhăng, xí xô xí xào » và sống rất dễ chịu, sống đầy tinh cảm, đê khi ra đi rất mến tiếc.

Đến nay, báo Pháp cho biết rằng trong tuần lễ bắt đầu yên lặng, chó cũng không có quyền sửa; ngoài đường đông đảo như thế mà ruồi bay cũng nghe. Nghĩa là, không ai lết gót dày lết bệt, không có người gọi voi ngang đầu, và mọi người đi đường đều phải kè tai nỗi nhở, như những cặp tình nhân, và có lẽ hôn nhau (họ quen hồn nhau ngoài đường) cũng hôn nhẹ nhẹ.

Tình cảnh ấy là kết quả của một « lô » giấy phạt, lên đến số ngàn. Nghe đâu : những xe bè thùng bè vè chạy khua lồn cồn, những xe đê ống hơi khạc mạnh, những cam nhông bỏ dở xuống đất quá kêu, những cú thảng cót két, đều bị phạt.

Một tuần qua : Người ta quen, quen yên lặng, quen xù xì bên tai, quen đi nhẹ khơi, quen không b López còi xe. Nhưng khò nói, người ta không quen đụng nhau, vì tin báo chí cho biết rằng xe hơi chạm nhau lu bù.

Tuy vậy, rồi người ta cũng quen.

Cũng như ở Saigon Cholon người ta quen người hơi độc của xe ô-tô-buýt khác thán khí, quen nghe López còi liên miên, quen thấy tiếng máy động của xe cy-lo mô-tơ, quen thấy rất róm đỗ dờ ngòn ngang cùng đường xá.

Chỉ là thói quen, và thói quen dần xếp mọi việc.

Bà Dương nghỉ ký lâm rồi, nên lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần và vật chất đê mà « QUEN », quen sống tiêu cực.

Dương bà Dương

THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?

Ông Dag Hammarskjöld, tổng thư ký LHQ vừa đưa đề nghị về dự định quỹ của LHQ chừng dưới 1 triệu mỹ kim so với số quỹ năm vừa qua vì có một số cơ sở nằm trong LHQ đã được giải tán.

(Reuter)

2 sư đoàn trong 4 sư đoàn Mỹ sẽ rút khỏi Triều Tiên: Đây là sư đoàn lực lượng thứ 25 sẽ đóng ở Hà Nội, sư đoàn lực lượng thứ 2 sẽ trở về Mỹ.

Còn lại ở Triều Tiên hai sư đoàn Mỹ và một sư đoàn của LHQ. Số quân sự của 4 sư đoàn đó ước chừng 80.000 người. Theo một tin khác có 200.000 quân Trung Cộng đã rút khỏi Bắc Triều Tiên sau lúc đình chiến.

(Le Monde 21-8)

Trong cuộc hội nghị hàng răm của hội nghị hàng không Mỹ, có mặt 4000 nhân viên, phi công Mỹ muốn định rõ con đường xâm lăng của Nga Sô. Lúc nào Nga Sô có ý định vượt khỏi con đường đó, họ sẽ đến phương tiện khí giới nguyên tử để can thiệp.

(Le Monde 22-8)

Shigeru Yoshida thủ tướng Nhật dự định đến ngày 25-9 sẽ du lịch khắp hoàn cầu.

Thủ tướng sẽ đi Ottawa trên phi cơ của hãng Canadian Pacific rồi lên tàu Queen Mary ngày 29-9 để đi Cherbourg. Từ Pháp, thủ tướng sẽ viếng Bonn rồi Ý và lại chừng 7 hay 8 ngày. Thủ tướng sẽ viếng Luân Đôn, đến Mỹ vào ngày 2-11.

(Le Monde 22-8)

Theo bản thống kê mới, dân số Phần Lan cuối năm 1953 có 4.203.689 người như vậy là tăng lên 33.456 người tức 40,8%. AFP.

Lần đầu tiên, từ 3 năm nay, Anh nhập cảng than đá của Mỹ. Chuyến tàu đầu tiên cập bến Ellesmere (Cheshire) chở 10.000 tấn. Những chuyến khác sẽ tiếp tục. Anh còn định mua than của Pháp, Tây Đức, Bỉ và Ba Lan. (Luân Đôn 21-8)

Lệnh tống đánh công những ngày 20-21, và 22 vừa qua ở Maroc không thi hành được.

Nếu những tiệm ở Rabat, Salé, Casablanca và Oujda đóng thì trái lái ở Fès, Sérou, Taza, Port Lyautey, Marrakech, Agadir, Meknès và Safi lại mở cửa. Những vụ ám sát ác nhân và phả hoại vẫn còn... Tòa án ở Fès vừa xử 73 người biếu tình trong các vụ lật xộ vừa qua.

(Combat 23-8)

Thủ tướng Tahar Ben Ammar và ông Masmoudi đã trở về Tunis. Cùng các bộ trưởng, thủ tướng đến lâu đài Carthage để gặp quốc vương. Thủ tướng trình bày trước quốc vương về những vấn đề thảo luận với chính phủ Pháp.

Theo lời Ben Ammar, cuộc gặp gỡ vừa rồi đã làm cho thủ tướng rất vui vẻ.

(Combat 23-8)

23 sư đoàn Liên hiệp Anh sẽ rời khỏi vi tuyến 38.

Có chừng 7000 quân lính sẽ rút khỏi xứ này. Một số đông trở về Anh quốc. Một số ở lại Hong Kong hoặc Mã Lai. Chính John Harding, tham mưu trưởng quân đội hoàng gia đã đưa quyết định này. Vẫn để cung được thảo



THỜI TIẾN

GIỚI NGHỊ BRUXELLES khai mạc đúng vào ngày một yếu nhược tận tụy với Cộng đồng Phòng thủ Âu Châu, tức nguyên thủ tướng Ý De Gasperi qua đời. Cái chết của De Gasperi đã lôi kéo luôn cái chết của Cộng đồng Phòng thủ Âu Châu nữa.

Thủ tướng Mendès France đem tới Bruxelles một chương trình điều hòa bằng những tu chánh án cho bản Hiệp ước Cộng đồng Phòng thủ. Ông cố giải thích cùng năm nước trong khối Cộng đồng rằng nếu để nguyên Hiệp ước cũ thì không thể nào Quốc hội Pháp chấp thuận được. Lý luận của ông không thuyết phục nổi đối phương. Xét xong những tu chánh án của Pháp, Hội nghị Bruxelles kết luận: thế này thì trong bồn Hiệp ước nguyên tắc không còn gì là tinh cách cộng đồng phòng thủ nữa.

Hội nghị Bruxelles thất bại.

Thủ tướng Pháp bay liền sang Londres, kiểm thủ tướng Anh để nói chuyện. Liền đó, ngoại trưởng Eden cũng về nước. Cuộc hội kiến của ông Mendès France với hai ông Churchill, Eden không ngoài mục tiêu cố gắng siết chặt cuộc đoàn kết Anh-Pháp. Song người Anh luôn luôn nhinn việc đòi dưới khía cạnh « lợi quyền » nên đã dành cho cuộc vận động của Pháp một thái độ lạnh lùng, dù không khen ngợi giao. Nước Pháp đã bị Mỹ nghi kỵ là có ý đi theo Nga nay lại bị Anh bỏ rơi thì không khéo « sẽ có lập » như lời ông Paul Reynaud đã cảnh cáo ông Mendès France.

Rời Anh trở về nước, thủ tướng Pháp giữ lời hứa trước là đem hiệp ước Cộng đồng phòng thủ Âu Châu ra cho Quốc hội quyết định. Nhà quan sát khen ông ô chô ông có can đảm làm một việc dứt khoát mà hai năm nay các chánh phủ trước vẫn chần chờ, dùng kế hoán binh mãi. Vẫn lại trước sự thúc dục của Mỹ — với lời hối thúc gắt gao chẳng kém gì tối hậu thư — ông Mendès France cố muốn trì hoãn nữa cũng không được.

Hiệp ước Cộng đồng phòng thủ được đưa ra Quốc hội ngày 28 tháng 8 và sau 4 ngày tranh luận náo nhiệt, Quốc hội Pháp đã « an táng » bản hiệp ước hồi đêm 31 tháng 8. Đây là một phiên nhóm quan trọng nhất trong lịch sử đại nghị của nước Pháp thời hậu chiến.

Ông già Herriot, nguyên chủ tịch Quốc hội, đã gần đất xa trời, cũng cố thể ngự binh hoạn, nhờ người diu hai bên tay để tới nghị trường, dùng uy linh riêng của ông mà đã phá Cộng đồng Phòng thủ. Hai phe tân thành và phản đối bồn Hiệp ước đã đem hết lực lượng ra mà chống trả nhau. Rút cuộc Hiệp ước Cộng đồng Phòng thủ Âu Châu bị Quốc hội gián tiếp bác bỏ bằng cuộc biểu quyết kiên quyết của ông Aumeran, và 319 thăm thuận, chống 264 thăm nghịch. Cuộc biểu quyết này làm náo động dư luận hoàn cầu. Mỹ đã tiên liệu cái kết quả ấy trước nên đã chuẩn bị với Anh để trả lại chủ quyền cho Tây Đức. Chánh phủ Bonn một khi thâu hồi chủ quyền, sẽ vỗ tráng mạnh mẽ để đương đầu với khối cộng sản Đông Âu.

Tại Âu Châu, Mỹ sẽ tróng vào Tây Đức làm cái hàng rào ngăn lấn sống đỡ. Các nhà bình luận quốc tế đã nghiêm khắc trách nước Pháp là « giết chết » một công cuộc mà 6 nước xây dựng trong hai năm nay. Rồi đây Tây Đức được tái lập hùng hậu, nhìn qua bên khói cộng sản với một thái độ cứng quyết, thì chưa biết hậu quả sẽ ra sao trên thế giới. Các quan sát viên đều cực đoan hay trung dung, đều phải nhìn nhận rằng sau cuộc biểu quyết của Quốc hội Pháp, thế giới bước tới một khía đường quyết liệt.

Còn đối với nội bộ nước Pháp, ảnh hưởng sẽ ra sao? Liệu chừng chánh phủ Mendès France có lung lay không? Hiện giờ hãy biết trong chánh phủ ấy có ba tông trưởng trong phe

THỜI TIẾN

tân thành Cộng đồng phòng thủ. Lúc hiệp ước bị bác bỏ, ba ông này đã tính ra khỏi chánh phủ song lại ở lại, chờ đợi ít lâu nữa vì đã có hai đơn chất vấn chánh phủ trong đó có đơn của ông Paul Reynaud. Chắc là cuộc chắt vẩn sê sỏi nỗi sâ gây trở lực cho chánh phủ Mendès France.

Điều nên biết thêm là cuộc biểu quyết về Cộng đồng phòng thủ Âu Châu đã gây mầm chia rẽ khá nặng trong đảng xã hội. Mặc dầu đại hội toàn quốc của đảng đã cho chỉ thị các nghị sĩ xã hội phải tán thành Cộng đồng phòng thủ Âu Châu, lúc bấy giờ thì số nghị sĩ chia rẽ ra hai phe xấp xỉ ngang nhau: 50 ông tân thành, 53 phản đối và 1 không biểu quyết. Ba yếu nhân trong đảng là Max Lejeune, Daniel Mayer và Jules Moch không tuân theo chỉ thị đã bị trực xuất ra khỏi đảng.

T RỞ VỀ Á CHÂU, CÓ HAI VIỆC QUAN TRỌNG :

1.— Hội nghị Manille để bàn về phòng thủ Đông Nam Á. Theo Mỹ quan niệm lúc đầu thì đây phải là một cuộc liên minh quân sự. Song Anh không muốn mích lòng Trung Hoa Cộng sản, đã dựa vào thế lực của các nước trong khối Colombo, cố gắng chuyển hướng hội nghị.

Rút cuộc hội nghị Manille khai mạc vào ngày 6 tháng 9 sẽ có tinh cách kinh tế hơn quân sự; hội nghị sẽ bàn việc viện trợ kinh tế cho các nước Đông Nam Á đang nâng cao mục sống của quần chúng và như thế cũng là một yếu tố ngăn ngừa chủ nghĩa Cộng sản. Thay liên minh Đông Nam Á sẽ là một liên minh giữ thế thủ hòn đảo công, hai chánh phủ Nam Hán và Đài Loan tinh liền đến việc tổ chức một liên minh quân sự Đông Bắc Á muốn lôi kéo cả Nhật vào nữa. Liên minh này nếu thành tựu, sẽ lo tinh công lực địa Trung hoa và chống cộng một cách tích cực.

2.— Tình hình Đài Loan tuần này được thế giới đặc biệt quan tâm đến. Một mặt, các chánh khách Trung Cộng cố xúy việc « giải phóng » Đài Loan, một mặt chánh phủ Mỹ cho lệnh hạm đội thứ 7 của mình cương quyết chống lại tất cả hoạt động Trung Cộng muôn tấn công đảo này. Trong khi Hoa Mỹ gâng nhau thì Anh tuyên bố: trung lập. Anh nghĩ đến quyền lợi của mình trên thi trường Trung Hoa, nên không muốn can thiệp vào vụ Đài Loan. Đối với các lời tuyên bố « nãy lửa » của Bắc kinh, các nhà quan sát chia làm hai phe. Một phe cho rằng Trung Cộng hâm doa tấn công Đài Loan là để uy hiếp Hội nghị Manille, hứa cho các nước phó hối dừng tiến đến một liên minh quân sự; còn việc « giải phóng » Đài Loan sẽ không được Bắc kinh thi hành đâu. Một phe nữa kêu gọi thế giới hãy coi chừng: Trung Cộng dương đóng kích tây, tuyên bố đánh Đài Loan cho các nước chủ ý đến đảo này, rồi sẽ bắt tay giúp cho nguyên Thủ tướng Pridi (thanh cung) gây cuộc đảo chính ở Thái lan.

TẠI ĐÔNG DƯƠNG, vẫn đề tàn cư dân Bắc Việt oto phía nam vĩ tuyến 17 đang xác định. Chánh phủ quốc gia vừa cử ra một Tông ủy viên chuyên trách vẫn để này. Kể đến 30 tháng 8, số dân di cư đã lên tới 200 ngàn người. Ngoài những tàu Mỹ giúp vào việc chuyên chở đồng bào từ Hải Phòng và Saigon, nay nhà đương cuộc Anh cũng góp phần và chịu để cho tàu Anh tham gia công cuộc tàn cư. Chánh phủ Mỹ đã mở một ngân khoản 20 triệu Mỹ kim để giúp dân di cư. Đức giáo hoàng cũng tặng 100.000 đồng.

Việc trao đổi tù binh đang xác định ở Bắc Việt thì phát tạm ngưng trong ngày 30 tháng 8 vì trận bão đang hoành hành ở Bắc làm cho sự vận tải tù binh không thể tiếp tục.

Việc tập hợp quân đội V.M. ở Nam Việt đã hoàn thành ngày 27 tháng 8. Cao Lãnh là trung tâm của khu tập hợp các binh sĩ V.M. ở Đồng Tháp Mười. Ngoài Bắc, hai phi trường Gia Lâm và Bạch Mai kể từ đầu tháng 9 chỉ dùng cho cầu không vận Hanoi Saigon mà thôi. Như vậy, phi trường Bạch Mai đóng cửa đối với các phi cơ khác từ ngày 1 tháng 9 và phi trường Gia Lâm từ ngày 15 tháng 9.

Tại Ai Lao, quân L.H.P. đã tới tập hợp tạm tại các khu: Luang Prabang, Đồng chum, Vạn tượng, Sênh, Savanakhet, Paksé.

KHÁCH QUAN

THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?

luận rất lâu ở Anh và người ta thường su đoán ấy sẽ làm hậu thuẫn chiến lược cho hiệp ước Đông nam Á.

Tờ báo Anh Statesman xuất bản ở Nouvelle Delhi có viết thủ tướng Nehru sẽ viếng Trung Hoa vào tháng 10 sắp tới.

Nehru nhận lời mời của Trung Hoa để đáp lại sự thăm viếng của Chu án Lai trong tháng 6 vừa qua.

(Combat 23-8)

54 sĩ quan và quân lính Ấn đã rời khỏi New Delhi bằng phi cơ sang Đông Dương đóng vai trò giữ an ninh.

(U.P.)

Tin từ Rabat ngày 28-8 cho biết thủ phạm định mưu sát đại tướng Hauteville vừa bị bắt ở Casablanca. Anh ta tên là Allal ben Larbi. Chính Larbi đã có ý định mưu sát đại tướng Hauteville oto ngày 20-6 ở Marrakech.

Allal ben Larbi cũng đã nhúng tay vào nhiều vụ mưu sát khác ở Marrakech.

(Paris Presse l'Int. 30-8)

Lộn xộn vừa xảy ra ở Calre giữa cảnh binh và đảng huynh đệ Hồi giáo đã làm cho 30 người bị thương trong đó có 7 cảnh binh.

(Paris Presse l'Int.)

Ngày 27-8 có 40.000 người di theo chiếc xe hal bánh do bò kéo đưa lịnh cứu Thủ tướng Vargas về nơi chốn suối. Thủ tướng Capo cho biết tổng tuyển cử sẽ bắt đầu vào ngày 3-10. Ban đặc vụ đã bắt được chừng 100 chiến sĩ cộng sản thừa dịp thủ tướng Vargas tự tử để gây rối loạn.

(Paris Presse l'Int. 28-8)

Ông Hong Kee Karl, giám đốc sở thông tin Triều Tiên tuyên bố Nam Triều Tiên sẽ trực xuất các nhân viên Tiệp và Ba Lan khỏi ủy hội các nước trung lập nếu bộ tư lệnh quân đội L.H.Q. không áp dụng phương sách ấy.

Những nhân viên ấy phải lập tức rời khỏi Nam Triều Tiên vì họ sắp sửa dạ thăm việc tập trung quân đội của Triều Tiên sau khi 4 sư đoàn Mỹ rút đi.

Chính phủ Nam Cao muốn tư lệnh quân đội L.H.Q. có quyết định lạnh chông vêt vắn để ấy, nếu không Nam Cao không có cách gì khác là áp dụng quyền hành của mình như một quốc gia có quyền tối cao của họ.

(U.P.)

Tin ngày 24-8, từ Lamă cho hay: Thay ghế thủ tướng Gasperi, hội đồng quốc gia của đảng công giáo Ý kêu gọi ông nghị Adone Zoli cự bộ trưởng tư pháp lên kế vị.

(Paris Presse l'Int. 25-8)

Nhóm đầu tiên các viên chức cao cấp Mỹ đã đáp phi cơ bay sang Manille để dự Hội nghị về minh ước phòng thủ Đông Nam Á sẽ khai mạc ngày 6-9-54.

Tướng Douglas Mac Arthur, cố vấn bộ ngoại giao cầm đầu nhóm viên chức này.

Ông Sainteny, đại biểu Pháp ban cạnh chánh phủ V.M. đã tới Hanoi ngày chúa nhật rồi, cùng với nhiều nhân viên thuộc văn phòng của ông.

— TRANG 4 —

— TRANG 5 —

Ý VÀ VIỆC



của DI TẾ

Cái túi áo khi

Pheo này tham quan ở lại lo muôn ồn xưống sōng :

Hôm trước có tin công cuộc bài trừ hối lộ sẽ thi hành gắt gao, án tiết tảng xứng có thể phạt tù tới chung thân và phạt tới cả triệu bạc.

Bọn một dân, sáu nước, tuy vậy còn có chỗ hơi vắng bụng vì « làm ăn » khôn khéo họ vẫn có thể tránh được búa rìu pháp luật một phần nào.

Bây giờ có một số lệnh mới nữa: bắt các công chức, quan liêu, phải kê khai gia sản Khai gián sẽ bị « về vườn » mà còn mất luôn cả vườn ruộng nữa vì giá sản sẽ bị tịch thu.

Cái đó mới nguy. Cháy nhà thì phải ra mặt chuột hay mặt áo của dut cung thể.. kẽ khai gia sản, ông Mít mới nói làm sao về cả đây nhà ông cậu được với số lượng tháng 6,7 ngàn ? Ông Soái làn có ba ngàn bạc một tháng mà sao có xe hơi ?

Bây giờ đất thấp trời cao.

Ấn lâm sao nói lâm sao bấy giờ ?

Song tri cao lại gặp mưu cao. Đầu nhà lập pháp có cao tay án đòn đầu, cùng không để phòng hết mánh lối hối lộ được. Tim đầu ra tiền hối lộ, khi người ta làn tiền ở phía cửa hậu và kia hối lộ giật kỵ vào túi áo khi của bà nó. Cái túi áo khi giấu tiền công hiệu lắm.

Lại còn những túi áo khi lớn hơn nữa của cả bà con nội ngoại, để chứa tiền hối lộ Ông « ăn » được mày triệu bạc chẳng ? Thi ông tậu nhà, mua đất mà đê tên bà con họ giàn. Ông lò sám gi tên ông thì ông cứ việc sang tên lè lè cho bà bé, bà lớn, tên lúc đê khai sảnh nghiệp, ông sẽ là người trong phu ngọc, tảng như tuyết, vi ông không có gì !

Vậy ước sao lại có một đạo luật nữa để truy tầm những túi áo khi, thì các sảnh nghiệp bắt chánh đầu cõi trốn chui, trốn nhủi ở đâu sẽ cũng bị lôi ra hết.



Tây Tiu dang dì

Tại Saigon có một trường lớn làm để đào tạo những nhà kỹ thuật và nó mệnh danh là « Kỹ thuật học đường ». Khoi cần phải nói rõ chí tiết, ai cũng thừa hiểu đây là một trường rất quan trọng cho nền kỹ nghệ nước nhà.

Nhưng có điều thắc mắc là rồi đây trường lấy học trò ở đâu vào học, vì trong trường các môn dạy rộng chữ Pháp. Trước kia những trò đậu Tiến học còn khá tiếng Pháp (học chương trình cũ) thi vào « Kỹ thuật học đường » còn theo học được. Nay các trò học theo chương

trình mới, học ròng tiếng Việt để thi Tiến học; khi muốn học nghề ở trường nói trên, sẽ phải bỏ tay, cản hít. Vì vậy giảng bài bằng tiếng Pháp trò làm sao hiểu ?

Có người vien cờ rằng tiếng Việt nghèo quá, không đủ danh từ về máy móc Xin mời ông cứ dò từ điển khoa học ra, có gàng dùng tiếng Việt, thót rồi quên.. Ông hiệu trưởng K.T.H.B nghĩ sao ?



Chết yêu là phải

Bên Mỹ, người ta hay làm bồn thông kê quả. Năm nay, người ta la hoảng vì tỷ số các người đàn ông có vợ chết sớm nhiều hơn các năm trước.

Rồi có nhà khoa học đặt ra câu hỏi : Lấy vợ sòn thò chặng ?

Lý luận chung của văn sĩ cũng như bác sĩ từ trước đến giờ là hồn nhơn có lợi cho đời sống. « Kia điều thú là loài vạn vật đều vò tri cùng bắt đùa bóng : có âm dương, có vợ chồng... » Bác sĩ thì cho rằng âm dương, vợ chồng sẽ điều hòa sức khỏe, làm cho cuộc sống thêm ý vị và con người sống lâu.

Vậy sao năm nay các bản thống kê lại thấy kết quả ngược lại.

Theo ý tôi thì cái anh chồng trong thời đại nguyên tử này mệt tâm khò não hơn cái anh chồng thời trước nhiều lắm. Riêng một vấn đề « Đột hay không đột » mà quái kiệt Trần Văn Trạch nêu ra, cũng dù làm cho phái đàn ông có vợ làm lực cung gặt minh, muôn đau tim. Lại còn thêm các ông « nhứt trình » cứ đằng đằng trương như những vụ ghen đòn át xít vào mặt tình địch như vụ cô Vui, làm cho đàn ông yêu tim muôn té xin. Đầu óc phải lo lắng với những vụ xaya ra thường như thế, làm sao con người chẳng mair già, chết yêu. Có thể than lên một tiếng : « Đầu đòn thay phận .. đòn ông ».



Thủy tinh !

Tàu biển chở đồng bào tân cư từ Hải Phòng vào Sài Gòn, đã có hai lần được biến thành nhà.. họ sanh và trong số các bà chạy loạn, có hai bà họ sanh quý từ lúc lệnh đánh giao biển căi sống to. Đầu con nếu đặt tên là Thủy tinh thì đúng quá !

Có nhiên, hai lần đều được mẹ tròn con vuông vì trên tàu có đủ thuốc men, bác sĩ, khán hộ.. Cố lẽ chỉ thiếu có cô mụ và phòng sinh.

Để giữa biển đã có rồi. Chừng nào mới có chuyện dân tân cư để trên trời nữa ? Chúng ta thử tưởng tượng trên chiếc phi cơ Dakota chờ mấy chuyến đồng bào tí hon, bồng em bà chuyền bụng thì sự lúng tung hất chừng nào ? Các cô chiêu dài vén cờ tà tiếp đai khánchez, chờ đâu có học khoa đờ đê. Còn tօng bạn đồng hành, nếu hén mà gặp có ông đốc tờ thì cũng còn thiếu dụng cụ đờ đê, mới bết làm sao với trời.

Chắc là ban tօ chúc ở Hanoi đã để phòng trường hợp ấy nên không đám cho các bà « cõi bầu cõi bi » đi máy về giò.



— TRANG 6 —



TÒ CHỨC CÁ NHÂN

Chiến sĩ và nhân dân

BẠN là một tên chiến sĩ, chiến sĩ dân tộc Bạn tranh đấu để thiết lập công bằng xã hội, để mưu đồ phúc lợi chung.

Bạn là người Việt Nam, là một phần tử của nhân dân Việt. Đường lối của Bạn là chính trị nhân dân, thì sự liên quan giữa Bạn với nhân dân là một mối liên quan khác hẳn mỗi lần quan nǎo khác.

Bạn đặt nguyên tắc « làm việc với nhân dân cho nhân dân », thì sự cụ thể phải là : nằm trong nhân dân để cảm thông với nhân dân, hay là nằm trong nhân dân để có cái cảm thông nhân dân.

Đó là di sản quan trọng, hòa minh trong quan trọng.

Khác hẳn chính trị phong kiến và chính trị tư bản, chính trị nhân dân không ở trên nói xuống nhân dân, không ở ngoài đi vào quan trọng, mà phải là ở trong nhân dân, ở trong quan trọng, để phát động công tác.

Nhân dân là quang đại quan trọng. Đại chúng cần là cái trái chính của nhân dân, thì Bạn phải là người cần lao trước hết. Bạn hoạt động cho đoàn thể, Bạn tranh đấu cho lý tưởng, Bạn tìm thêm đồng chí, ấy là Bạn cần lao đó.

Đời sống của Bạn phải là đời sống cần lao thì Bạn mới có thể nằm trong quan trọng mà huy động quan trọng.

Bạn phải nhận thức triết để ý nghĩa cần lao, mới tránh được sự lấn lướt với danh từ vô sản. Cần lao và vô sản khác nhau. Vô sản có thể không phải là cần lao. Người cần lao trong hiện tinh xã hội phản động là vô sản. Người vô sản có khi lại không cần lao, mà vẫn sống trường gã.

Cần lao là mọi hình thức công tác giúp vào sự xây dựng vật chất và tinh thần. Bạn cầm bút viết ra những điều chỉnh đáng, có ích cho sự hiểu biết và tiến bộ của nhân dân, là bạn cần lao đó. Bạn hát một bài làm cho lòng người trân trọng, cho thêm sự quả quyết tiến tới, làm cho quang đại quan trọng vui thú một cách lành mạnh, cũng là cần lao vậy.

Đối tượng tranh đấu là phúc lợi nhân dân, thì người chiến sĩ nhất định không được xa nhân dân. Nhân dân là căn bản của nền chính trị thì mỗi mỗi đều do dân phát động.

Vì vậy mà luôn luôn Bạn phải hòa minh trong nhân dân.

BẮT HỦ



Đồng hồ cho khách bộ hành

Khách bộ hành ở phía Nam nước Anh ắt là khói bụi và nóng ruột mỗi khi muốn đi ngang đường, vì cũng phải đợi chiều thay đổi dọc ngang ở các ngã tư. Vì vậy nên họ đã nghĩ phải có một cái đồng hồ lớn kê ngay bên cạnh ngọn đèn xanh đỏ để mỗi khi muốn đi ngang qua đường chỉ rõ cho họ số giây... họ đợi còn bao nhiêu nữa cho đỡ sốt ruột.

Dân chúng Đông Đức được « điều khiển » đi nghỉ mát !

Các anh phải đem theo chăn mền, và khăn thô để rửa mặt. Bó là một trong những lời huấn lệnh của cấp trên ban bố ra cho dân chúng Đông Đức đi nghỉ mát ! Nhưng không phải là một cuộc nghỉ mát mà chính phủ « ủng hộ » cho dân, vẫn phải trả tiền như thường và dưới sự kiểm soát rất gắt gao của chính phủ.

700 tòa nhà khách sạn to lớn bị sung công để chia 770 000 dân chúng « được điều khiển » đi nghỉ ngơi.

Dân chúng không có quyền chọn lựa để được đi ra biển hay lên núi theo ý muốn của mình. Họ phải tập trung thành từng toán để sống tập thể với những người phụ trách. Họ được chia cho những cái bếp lò xoàng xĩnh để tự túc nấu nướng.

Mặc dù là đi nghỉ mát nhưng họ sống ; hàn máy và giờ giấc rất khắt khe. Ngày nào cũng như ngày nào dân chúng cũng được hàn hành « nghỉ ngơi » ngồi im lặng trong phòng rộng lớn để học tập và trau dồi về chính trị !

(L'information hôtelière, Touristique et Gastronomique)

Một cuộc sinh đẻ bị kiềm duyệt tại New York.

Walt Disney, vua vè loại phim hoạt họa. Vừa rồi mới sản xuất ra một cuốn phim phiêu lưu nhau đẽ là « La Prairie qui disparaît ». Nhưng có lẽ cuốn phim này không được cléu lên màn ảnh cho công chúng xem, mặc dầu ủy hội Công giáo điện ảnh đã đồng ý và cho phép thực hiện. Bộ quốc gia giáo dục quan trọng ở New York kiêm duyệt và cấm, nếu như các nhà đạo thiên chúa cắt lòi đẽ mặt phim phim chừng 2 phút trình bày một bà.. bà đang « đỡ dạ lâm bồn » để cho ra chào đời một « công tử » bà con.

Người sẽ sống đến 160 năm với một cái đầu không lõi

Bác sĩ Marcel Schelin, vừa mới tuyên bố với các báo chí rằng ông ta đã tìm ra được một « phần bé » « an ti pô rô tông » mới (Antiproton).

Ông nghiên cứu đến trường lai của loài người, sự liên quan với các con cháu của chúng ta cách 4, 5 nghìn năm nữa.

Tạo ông thì con người của ngày mai sẽ sống thế làm, hơn một thế kỷ, nghĩa là có thể sống những 100 năm, và có một cái đầu to kinh khủng. Người tương lai sẽ có một sức mạnh vô song nhờ ở máy móc điện khiên hùng điện lực. Loài người tương lai sẽ kóng ông thác mạc trước một ván đòn gãy, tất cả mọi chuyện sẽ gãy quyết được cả.

Thủy phi cơ thương mại lớn nhất thế giới

Thương mại hàng không Anh dự định đóng những chiếc thủy phi cơ không lõi

ĐỜI MỚI số 130

Vụ mưu sát Thủ Tướng Magsaysay

Một vụ ám mưu của người Huk định hạ sát thủ tướng Magsaysay, già đình thủ tướng và các nhân viên cao cấp chính phủ vừa phát giác.

Người ta cho rằng cuộc ám mưu này có liên quan đến vụ xử án sắp tới nhà lãnh tụ Luis Taruc.

Buổi xử án đó vào ngày 16 tháng 8.

Săn rắn hoa mai

Có đến 2000 người từ 26 nước tới miền Okeene (Oklahoma) để săn... rắn, và chỉ trong một ngày mà đã bắt được 1576 con rắn hoa mai (một lần rắn).

Con to nhất dài 2 thước, nặng 4 kí lô do một cặp vợ chồng bắt bằng tay không và đã bán được 195000 quan.

Giống rắn này dùng để làm huyết thanh.

(Semaine du monde)

Mú nón và đàn bà

Chẳng hiểu một vải có đào hát Mỹ làm « tăng » thế nào mà thích đội những mũ nón xấu xí, và đã làm cho ông John P. John nhà sản xuất mũ nón nổi tiếng ở Mỹ phản đối. Ông ta cho rằng như thế sẽ bị ảnh hưởng đàn bà Mỹ sẽ bắt chước và các cô đào sẽ chịu trách nhiệm tội khiểu thẩm mỹ của Mỹ chúa: Rất là những nạn nhân của ông : Nàng Rita Hayworth, Greta Garbo và Eleanor Roosevelt.

(Semaine du monde)

Bơi qua biển Manche

Bơi qua biển Manche bây giờ là một chuyện thường và dễ dàng chứ không như trước nữa. Vừa rồi Nicolas Gabriel mới 21 tuổi đã từ Pháp sang Anh mà lại bơi ngửa... đặc biệt khác hẳn những người xưa.

(Vue images)

Những bộ xương người không lõi

Người ta vừa mới đào được ở dưới chân đồi ở gần Clermont Ferrand 3 bộ xương người không lõi.

Những cái hàm đang còn nguyên vẹn đầy râu ria và to gấp 3 của người thường.

Người ta phòng đoán rằng đây là mộ chôn thi hài nháng người « Gó loa » bị giết chết trong trận giao chiến với đoàn quân của César ở chân khu đồi này.

(Le Figaro)



TRANH KHÔNG LỒI

(Paris Press: l'Intransigeant)



XI

SÀN GA ồn ào. Tiếng người lao xao. Hành khách chen nhau trước phòng bán vé. Tình đứng ngơ ngác nhìn gian nhà rộng mênh mông, nhện nhịp người đi lại. Tiếng còi tàu rúc lên ngoài sân ga. Từng đoàn tàu chuyền bánh xám xập. Ba đặt valy xuống cạnh Tình :

— Đứng dậy trông va ly, cho ba.

Lần thứ nhất, từ ngày về Hà nội, ba nói với Tình bằng một giọng âu yếm như thế. Tình vâng lì nhí trong miệng. Ba đi lại phía đồng người.

Bấm vé xong, hai bố con ra khỏi nhà ga.. Chuyển tàu ngược bắc hình như sắp sửa chuyền bánh.Mấy người phu kíp chạy lảng xăng. Hành khách hấp tấp lên tàu. Tình đi như chạy theo ba. Nó vừa bước lên đến toa tàu thì ở đầu máy một tiếng còi hú lên. Con tàu kêu phì phà như lấy sức để chuyền bánh. Từ những khung cửa rộng của toa hạng ba lố nhổ thò ra những mái đầu.

Dưới sân ga, những người đi đưa đứng nhìn theo con tàu. Hình như ngời nào người nấy vẻ mặt cũng rầu rầu. Tình nhớ đến chuyến đi hôm nay. Sân ga tĩnh lị không có một người thân di tiễn. Hai mẹ con lách thêch leo lên toa.Cái xe lắc lắc đặc ít người. Con tàu sùa scà rất

Hồng hè. Mặt trời nhuộm đỏ giòng nước phù xa. Tháp thoáng trên bãi xanh dầm ba mái nhà bé nhỏ con tàu xầm xập đi sâu mãi vào bóng tối.

Có bàn tay ai vừa đập lên vai Tình. Tình thức giấc giữa tiếng người lao xao. Mọi người đương mang hành lý xuống tàu :

— Đến nơi rồi hở ba ?

Ba không đáp, lẳng lặng xách va ly đi lẩn vào đám người đồ xuống sân ga. Tình lèo dẻo theo sau, mắt nhắm mắt mở. Gió về đêm đã lạnh. Sàn ga bé chật chội những người gồng gánh với hàng hóa. Tiếng người leo xéo, lẩn tiếng con tàu thở phì phì mệt nhọc. Tình nghe cả thấy tiếng gà vịt kêu quang quác. Hành khách xuống đây phần lớn đều là những người đi buôn từ chợ quê đến hay từ Hà nội về. Toàn một mầu áo nâu lam lũ, khăn mỏ qua.

Dăm ba ánh đèn vàng xong thấp thoáng trên sân ga.

Mấy anh phu xe nhân nhân trước cửa ga đón khách. Hàng quán dâng trước mặt thấp thoáng bóng người. Những mái lều lụp xụp le lói ánh đèn dầu.

Bánh xe lăn ợ ạch trên con đường đá dốc và gồ

lâu. Nhà ga bé nhỏ thân yêu hun hút dần xa rồi khuất hẳn sau nhịp cầu sắt đen trui. Tiếng những toa tàu nặng nề va vào nhau lách kích. Bám đông người đứng dưới sân ga lố nhố lùi lại và nhô dần. Con tàu lách qua những dây nhà xan xát. Phố xá thấp xuống. Nắng đã nhạt trên những lớp mái ngôi nâu. Qua khung cửa rộng, gió ào ạt. Tình đứng vịn vào thành cửa nhìn xuống phố xá Hà Nội trong buổi hoàng hôn.Từng náo đường rộn rịp xe cộ. Qua những giây nhà thấp chen chúc thi đến phố tây với những tòa biệt thự rộng vườn cây um tùm. Con tàu đã bỏ lại Hà Nội!

Một giây cầu dài uốn lưng như một con rắn lớn nằm vắt ngang qua sông

NIỀM TIN • tiều thuyết dài của Vĩnh Lộc

ghè. Tình ngoài cổ lại nhìn chiếc cầu gạch hình con tôm hùm nằm vắt máy cái cảng ra hai bên đường. Dưới cầu là máy dải đường sắt nằm giữa cả lan can và than xỉ.

Phố xá tĩnh lị về đêm vắng một cách rợn người. Lâu lâu mới lại thấy một ngọn đèn đỏ xọng. Từng dãy nhà thưa thớt nằm im lìm trong bóng tối.

Đêm sang thu, gió se lạnh. Tình bỗng nghe trong lòng xôn xao vô cớ. Nỗi mừng nhộn lên cùng nỗi lo lắng vẫn vờ.

Đi hết hai quãng phố, thi đã đến nhà. Trong bóng tối, Tình nhận ra cây bàng trước cửa. Nhà thấp thoáng ánh đèn điện yếu. Tình chạy vụt vào.

— A kia ! Tình đã lên !

Tình mừng đến phát khóc được khi trông thấy Hạnh. Cả Hạnh cũng vậy. Hai trẻ đứng nhìn nhau hồi lâu cảm động không biết nói năng gì nữa. Lát sau, Hạnh cầm tay em :

— Vào trong buồng thầm mợ đi.

Tình ngoan ngoãn theo vào.

— Kia cháu ! Đã lên đấy ư !

Bà ngoại thấy Tình vào thì ngược lên. Giọng bà dịu dàng, thoáng vui mừng.

— Lạy mẹ ạ.

Bà Tình lẽ phép chào bà cụ.

Tình nhìn thấy mợ nắm thiếp, qua là màn thưa Gian phòng nhỏ phảng phất mùi thuốc bắc.

Bà Tình sẽ hỏi :

— Con vừa nhận được giấy phép lúc năm giờ, vội ra tàu ngay.

Nhà con đã tỉnh chưa ?

Giọng bà cụ chậm chạp, đầy lo lắng :

— Mè man xuất từ buổi sáng đến giờ. Ông đốc tờ vừa đến tiêm cho một mũi thuốc hồi sinh. Ông ta bảo nó yếu tim.

Bà Tình cùi xuống bên giường, nhẹ tay vén là màn lên.

— Minh ! Minh đã bớt chưa ?

Mợ Tình từ từ mở mắt. Trong ánh đèn, hai con mắt lờ đờ, mệt mỏi. Khuôn mặt trái soan hốc hác như của một thây ma. Đôi mắt lờ đờ nhìn hai cha con Tình. Đôi mắt buồn rười rượi.

— Một lúc sau ba thở dài, bảo Tình :

— Thôi, để cho mợ nằm nghỉ.

Bà xoa đầu Tình, ái ngại. Đôi mắt già nhăn nheo cũng buồn rượi. Bà lại thở dài kín đáo.

Hạnh kẽ cho Tình, lúc hai đứa ra nhà ngoài :

— Buổi sáng, mợ Tình vừa bước xuống nhà ngang bỗng ngã khuya xuống. Mợ biu được lấy cánh cửa. Lúc đưa mợ vào buồng mợ không nói được gì nữa. Mợ nằm thiếp đi. U Hạnh giựt tóc mai, gọi mợ mời mở mắt lờ đờ. Mợ chỉ ôm ngực mà thở...

Tình nghe chuyện, cứ ngần ngơ như mẩn rùng. Bây giờ nó không thấy lo lắng nữa. Nếp nhà cũ với mấy người thân yêu làm cho nó vui lên. Nhất là được gặp lại Hạnh. Hạnh không lớn được bao nhiêu. Khuôn mặt hơi dài ra và đôi mắt đen lấp lánh. Hạnh không có vẻ âu sầu như ngày trước. Hạnh cứ nhìn tình dịu dàng. Nét mặt Hạnh thoáng một nỗi vui trẻ thơ. Hạnh hỏi em :

— Hanoi có vui không Tình ?

— Vui lắm chị ạ. Nhưng em ít được đi chơi phố lâm.

— Thế có hay đi xem chớp bóng không ?

Tình thoáng hôm nào vui vui ba mời bảo anh xe

(đọc tiếp trang sau)



Nhà bán Kiến thuốc
Chuyên Mòn
PTIQUE SCIENTIFIQUE
LUNETTERIE
12. PHAN THANH GIÂN SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

Binh BAN tuy dü! Đừng sợ!
Nếu quý Ngài biết dùng ngay thuốc :
ĐẠI-DỨC TIÊU BAN LỘ



TỔNG CUỘC : 372, Đại lộ Đồng-Khánh — CHOLON
CHI CUỘC : 103, đường Delaporte — NAMVANG



NGUYỄN-TRUNG
50 RUE GIA LONG — TEL. 21.503



HO ! HO ! HO ! Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi, giàn hỏa, trừ đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát hay ho lâu

Nồi tiêng thật nhiều Có bán khắp nơi
Nhà Thuốc

Thái-Binh-Dương

25, Rue des Artisans — CHOLON

ĐỜI MỚI • 130

NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vĩnh Lộc • NIỀM TIN • tiêu thuyết dài của Vĩnh Lộc

đánh xe cho ba đứa em đi ở cái rạp chiếu bóng phố hàng Đa. Rạp lớn lắm, chỉ ạ. Cửa ra vào rộng thênh thang. Hai bên tường dán ảnh màu thật lớn...

Cứ thế, Tình ta kẽ thao thao bất tuyệt. Từ chuyện ở nhà cho đến chuyện ở trường chẳng thiếu một mảy may. Đến chỗ mà Tình bảo ba ghét Tình và mợ thì lại chiều chuộng thẳng Kiên, cái Thùy, Hạnh thở dài nho nhỏ. Hạnh nắm tay em, rầu rầu hỏi :

— Tình khô thế kia ư?

Rồi Hạnh thủ thỉ bảo em :

— Hay Tình về ở với bà vậy...

Tình lắc đầu :

— Không được đâu chị ạ. Mợ không cho. Với lại bà cũng đã bảo rằng : Ở với bà không ai trong nom học hành đốt nát rồi thiêng.

Hai chị em nhìn nhau mà thở dài Ở phòng bên tiếng bà bảo :

— Tình đâu rồi? Hai chị em liệu đi ngủ thôi.

Sớm hôm sau khi Tình còn ngủ bỗng có bàn tay ai lay mạnh lên vai nó.

— Tình! Dậy đi em!

Tình bàng hoàng mở mắt. Nó chợt thấy hai mắt Hạnh đỏ hoe. Hạnh đã dậy từ lúc nào. Linh tinh như báo một điều không lành, Tình hốt hoảng hỏi :

— Gi thế chị?

— Mợ... mợ em... chết rồi!

Hạnh vừa sụt sịt vừa bảo thế. Tình choáng dậy nhảy xuống giường. Không dè cho Hạnh kịp theo, nó chạy một mạch vào phòng mợ và khóc òa lên.

Bà ngoại rũ bên giường dương khóc tè. Ba

đứng dẫu giường mặt thờ thẫn. U Hạnh len lén đứng bên cửa nhìn cảnh tượng đau thương trong căn buồng nhỏ, ánh sáng mập mờ. Tình lật đật chạy lại bên cạnh bà. Bà ôm chầm lấy nó mà khóc lên tiếng :

— Con ơi! mợ con... đi rồi!

Tình ngước lên mái tóc hoa râm, nhìn bà qua màng lệ. Mợ Tình nắm dán xuống giường. Hai con mắt nhắm ghen. Da mặt như hết máu. Hai cánh tay gầy guộc đặt lên bộ ngực mỏng không còn phồng phồng nữa.

Căn phòng nhỏ xôn xao những tiếng khóc.

ME TÌNH chết vào một ngày sang thu, Heo may lành lạnh về bứt tung đám lá ở trên cây bằng xố cửa nhà đã gầy guộc sẵn. Tình chỉ còn biết khóc cho hai mắt đỏ hoe. Xung quanh Tình ai cũng khóc. Toàn những bộ mặt sầu thảm, đầm chiêu.

Hạnh đi sau Tình. Cô nhìn em bước thắt thiều cuối cỗ đòn, áo xò gai, tay chống gậy. Một hình ảnh bi đát và tuyệt vọng. Đám ma thưa thót độ chục người. Con đường như dài mãi ra, lác đác có những nén vàng dập nát dưới chân mấy người phu đòn đi trước.

Nắng chưa lên. Trời và đất u ám trong một màu xám lạnh lẽo.

Nhưng rồi cũng đến nghĩa trang. Tiếng kèn già nam tý tê bốc lên giữa những nấm mồ quanh quẽ một điệu buồn não ruột. Hoa cỏ may thấp thoáng như bóng khói.

(còn tiếp)

Đọc Đời Mới từ số 122



TRƯỚC TÌNH THẾ MỚI

PHẢI BẮT TAY VÀO VIỆC

BẠN đã cùng chúng tôi nhận thức rằng phải tranh đấu, bởi vì có tranh đấu mới tồn tại, và mới có thể phát triển đời sống.

Đó là lẽ thông thường.

Bạn là người Việt Nam ở vùng chảy từ sông Bến Hải xuống mũi Cà Mau. Bạn ở trong một hoàn cảnh khác thường. Nước của Bạn bị cắt đôi, con người của Bạn không yên. Mặc dù mai này sẽ có hòa bình ở chỗ Bạn ở, ở vùng «quốc gác» của Bạn, nhưng Bạn chưa hoàn toàn tin là có hòa bình.

Bạn biết rõ ở Việt Bắc có một chánh phủ, và chánh phủ này sẽ tổ chức vùng trên thành một khu kiên cố, đặt dưới một chế độ có màu sắc rõ rệt; chế độ ấy, dù Bạn không tán thành đi nữa. Bạn cũng phải chịu rằng nó có sức mạnh cả về hai mặt chủ quan và khách quan.

Bạn không thể không muốn cho vùng Bạn ở trở nên một khu tốt đẹp về hai phương diện kinh tế và chánh trị. Nhứt định là Bạn không muốn nó là phần đất lộn xộn, làm cho Bạn sống đời lở chết lở sống.

Bạn muốn xây dựng cái gì mới và tiến bộ cho xã hội và cho quốc gia. Bạn đã cùng chúng tôi xét qua những trò lực và những điều kiện thuận tiện, chủ quan cũng như khách quan.

Bạn cũng nhận thức rằng chánh trị áp dụng trong những ngày tối đây phải là chánh trị nhân dân, lấy nhân dân làm vừa lòng cốt vừa đổi tượng. Về mặt kinh tế và xã hội, chánh trị nhân dân đứng trong cái thể công cộng xã hội, điều hòa xã hội và dân tộc.

Ấy là bạn chủ trương nhân dân trị, khác hơn vô sản trị.

Ấy là Bạn đã trí trí trước khi hành động. Bạn biết trước, biết một cách rành rẽ.

Nhưng thời gian không làm việc cho vùng Bạn ở; Bạn không còn thì giờ chờ chò. Vậy Bạn phải bắt tay ngay vào việc. Tức là Bạn phải hành động.

Biết rồi phải làm. Mà còn phải biết làm cách nào, với phương pháp nào, làm việc nào trước, việc nào sau.

Thông thường, trong hoàn cảnh hòa hồn là phải bắt đầu từ chỗ bắt đầu cũng như trẻ bắt đầu học là học A.B.C.

Nhưng ở trong hoàn cảnh phi thường của nước ta ngày nay, ta có còn thì giờ để bắt đầu từ A.B.C. chăng? Chúng tôi thiết tưởng phải bắt tay vào việc ở hai phương di lại gặp nhau.

Một phương là di từ A.B.C.

Một phương khác là di từ cái thể chánh quyền.

Cái thể chánh quyền ngày mai, lấy sức ở nhân dân vì là chánh trị nhân dân, là cái thể phá vòng vây.

Cái thể A.B.C. là cái thể năm trong nhân dân, huy động quần chúng, tiến từ con số 1 thẳng tới con số triệu.

Phải phá cái vòng vây vì hệ thống tò churc từ xưa xuất xứ ở chế độ phong kiến và thực dân, nên không thể áp dụng với chánh trị nhân dân được, không còn thích ứng với sự tiến bộ hiện đại.

Năm cái thể A.B.C. là các bạn dãy, là tất cả anh chị em thanh niên toàn xứ, là hạng trẻ trung có đầy nhựa sống của xã hội.

Điều mà Bạn cần làm trước hết là giữa bạn bè của Bạn, phải đã thông tư tưởng, đặt vấn đề phải làm gì trước thời cuộc, đưa ra chủ trương mà Bạn cho là phải.

Ấy là Bạn thống nhất chủ trương, để rồi thống nhất hành động.

Những chánh kiến do Bạn đưa ra cần thăm nhuần giữa bạn bè của Bạn trước, nhận hậu mới phổ biến trong nhân dân trong đó Bạn là một phần tử giác ngộ.

Làm điều ấy, Bạn sẽ dẫn tới tò churc nhóm «chánh trị nhân dân» của Bạn, để rồi phản công.

Trảm vân

Ở Nhóm Đời Mới

Đọc khắp các báo...

Phi công Mỹ dùng súng điều khiển bằng vô tuyến điện

Đại tướng Nathan tham mưu trưởng không quân Mỹ, vừa tuyên bố: Các phi công Mỹ đã sử dụng thứ súng điều khiển bằng vô tuyến điện.

Đại tướng nói thêm rằng thứ khí cụ tối tân này sẽ sửa lại đè một ngày một thêm hoàn hảo.

Nếu đau dạ dày thì đi ngủ?

Trong một buổi nói chuyện trên đài phát thanh Đông Bán lình ông thầy thuốc nhà thương chính thành phố đã tìm ra được một phương pháp để làm cho dịu hớt những cơn đau dạ dày ghê gớm.

Trong bệnh viện những con bệnh phài ngủ từ 16 đến 20 giờ dưới sự kiểm soát của các nhà chuyên môn và nhờ một cái máy điện làm cho đỡ ngứ.

Theo ông ta nói: nếu ngủ nhiều bệnh đau dạ dày sẽ thuyền giảm.

Cái lọ giết người bí mật

Tất cả các nhân viên công an cảnh sát ở Rantenstall đang cuống cuồng đi tìm một cái lọ có thể giết được 1500 người.

Máy phóng thanh khắp phố đều kêu vang «cần thận cái lọ giết người! cần thận cái lọ giết người».

Thì ra phòng bào chế của xưởng dệt thành phố bị mất cắp một cái lọ đựng đầy cyanure de potassium.

Nha công an sợ rằng trẻ em đem cái lọ ấy để nghịch bậy chàng (?).

Đóa hoa hồng xanh

Lần đầu tiên ở trên thế giới có... một đóa hoa hồng sắc xanh và sẽ được trình bày tại Southport.

Họ tình toán đúng ngày triền lâm hoa sẽ nở. Sau 10 năm và tốn kém mất 1.500.000 quan, ông M. Samuel Mc. Gredy mới chế tạo ra thứ hoa hồng lạ này.

Luân đôn sáng chế thứ vô tuyến truyền hình nói

Trong một buổi triền lâm máy thu thanh quốc tế tò churc tại Luân đôn, các kỹ giả khắp nơi được dự buồi ra mắt đầu tiên của máy vô tuyến truyền hình nói của Anh.

Khán giả có thể thấy được cõi xưởng ngôn viễn dừng ở trong «sud o» mà hơi khói thuốc lá như bay ra ngoài màn ảnh vô tuyến truyền hình.

Khán giả phải nhìn qua những miếng kính phản xạ.

(Paris presse L'intransigeant)

Ô tô phản lực của Anh chạy 100 cây số chỉ tốn 13 lit xăng

Anh sắp «læng xe» ra một kiệu xe ô tô phản lực mới.

Mặc dầu đang dấu kín chưa công bố rõ rệt nhưng người ta cũng cảm thấy tạm biết rằng kiệu xe này có 125 mã lực và mất từ 13 đến 15 lit xăng trong khoảng đường 100 cây số.

Chiếc Rover, xe ô tô phản lực đầu tiên phải tốn hết 100 lit với 100 cây số.

Loại xe phản lực này nhẹ và giàn dí hơn nhiều. Hộp tăng số tốc độ đã bỏ bớt đi không dùng đến nữa.

MÙA nắng giãi Hè
chẳng bao giờ thay
đổi với độ nắng liên
miền. Tô áng qua
đôi góc trời, một
vài vùng hoa phượng
thắm nở, rộn sắc
đầu tranh. Ngày vẫn
thiêu cháy. Đã có
những bộ mặt hốc
hác, những quầng mắt thâm đen, những mái tóc bơ phờ.

Hè về. Mùa nhân loại hun đốt tâm tư. Các cánh cửa
mở toang đón gió lành: im lìm vắng ngắt. Nắng chói loà.

Đôi nét uể oải, cố gắng hết sức soạn sửa một chuyến
đi. Cuộc « trại hội non sông » kín kín kéo dài từ bối
băng bắc cực tràn qua những giải đồng lúa mênh mông
đến niềm cây lá hiên hoà xanh tốt.

Bao nỗi niềm lo lắng e ngại. Nhân loại già cỗi uá héo.
Lò nung nấu. Nồng nấu, tù túng trong một khoảng trời
vuông vức, thiếu gió thiều sáng. Những vai chen chúc
cọ sát: ngọt ngạt. Hơi người, hơi nóng tha hồ bến quyện
nhảy nhẩy. Những làn áo dính sát vào người. Những bộ
mặt chầy dài thườn thượt. Những cặp mắt lờ đờ như thiếu
ngủ.

Ôn ào, xôn xao, bàn tán, nhân loại ném những cái
dấu hỏi ngõ ngác. Cả triều người mạnh ai nấy bước, ô
ạt ủt chạy, mong trút mệt gánh
nặng. Từ ngực. Khó thở. Không khí
nô nhảy rần rật sau đám khói: dấu
vết tàn tích chiến chinh. Tiếng rao
« nước đá cục » loãng rơi trong nồng
nhẩy.

Nhân loại nhơn nhác, vẫn băng
hoàng như chưa tinh hồn con mè (?)

Những tiếng thét ghê rợn. Những
chuỗi cười ròn tan, quái đản, tuy
chẳng có gì khôi hài hí hước, hân
hoan vui sướng, chỉ giống tiếng rống
lên hench hench của kẻ diên cuồng
rối trí, mất thẳng bằng cùn nào.

Những vẻ mặt đầm chiêu khó tả,
nặng chűu trú tư, thắc mắc.

Những đoàn xe nhà binh vù qua:
(vua) quan lộ. Bụi tung mù lèn, rồi tung lớp lòe xòa,
loại thoái chạy ủt vào vè đường. Có mùi khen khét:
khét của khói súng và khét của thịt người nướng
cháy.

Thoáng trong ánh mắt, đôi nét u buồn. Bàn thần.
Bóng những người « me tóc ngả màu bông », những người
vợ cùi trên bức cửa, những em bé bi bô, mờ mờ nhòa
nhòa sau đám khói.

« Chiến tranh bùng lan.

Chiến tranh nguy nàn.

Đã đây lầm than (oi thôi)

Đã đây điều tàn...

Tiếng máy bay sà xuống, rít lên, ngắt quãng ý nghĩ.
Những tầng mây đen bao trùm, lẩn lẩn ủa tối. Trời
tối xám. Sấm vang chuyền. Mưa dội mùa. Mưa uất át,
nhảy nhẩy, bắn thùi. Trời xám xịt. Những cành hoa
lá tát.... Trời rực lửa và máu. Hoa phượng đượm sắc
mùa nhân loại THIỀU ĐỐT.

Lá trổ vàng. Lại một độ sang sông. Mùa Nhân loại

GIAO MÙA

★ TẠP VĂN của PHÙNG YÊN KHANG ★



qua thu. Rừng Nhân
loại uá héo. Không
một tiếng vang, lá
người rời lá tát, nhẹ
nhẹ buông trên
những nẻo đường.

Những trận gió
heo may. Những
thân người run lẩy
bẩy. Những cơn mưa

tầm tát. Áo hôi nồng run run.
Mùa thu nắc nghẹn nhớ nhung. Mùa thu đã tàn: một
giao chuyền khác độ.

Những giòng sông dâng nước, xuôi về biển cả, mang
theo những cánh thuyền bập bềnh. Nhân loại chơi voi
tim nơi cập bến hoan ca.

Những lá uá cũng lạnh lùng trôi, in hình trên giòng
nước. Đôi áng mây vẫn vương, lưu luyến, chẳng ai biết,
chỉ giăng giãn tơ sầu tiếc thương.

Mùa thu là mùa của ủ rũ, sướt mướt, mùa của u
hoài, chiều nghệ cảm (?)

Mùa thu trên cánh đồng, ngoài biển cả, nơi rừng hoang
đều vương vương u ám. Những sợi tóc mai rỗi lòe xòa
bên song cửa. Những cái dồi nhìn xa xăm.

Gió heo rên lành lạnh qua những khung vách phên
thura. Nâng hanh vàng trang giãi lê
lương.

Trời vẫn xám xịt như đội mũ cát
kết xùm xup xuống tận mang tai.

Vẫn rực lửa và máu. Hoa cúc trộn
pha sắc huyết một chiều ráng đỏ nơi
sa trường chết chóc.

Mùa thu Nhân loại ôm ấp tâm tư
của kẻ trống đợi, mong chờ. Mùa
Thứ CHỜ BỌI.

NHUNG vết thương càng nhức
buốt té tái khi gió bắc chớm thời.
Những con ảo ảo trùng trùng điệp
điệp thốc lạnh thấu xương. Rùng
minh kinh hãi. Tiếng động cơ rit xé
bầu không khí sền sệt, nhiều khi vụt
trở hanh buốt. Những trận mưa

phun lai rai. Vài tiếng quạ nắc lèn trên những cánh
tha ma. Xa vắng những cây cành xác xơ, xào xạc trở
trên, cỏ quạnh, điu hu

Kẻ chính phu nai quan ái vẫn phải chôn hận sâu
chia cách trong men rượu quên lâng, để đỡ thấy giờ
phút đứng khắc khoải.

Mùa Đông Nhân loại đang khoác màu tang tóc, che
đậy, dấu kin bao tiềm lực đang nảy nở bên trong.

Lửa chua tàn. Mùa vẫn còn hơi nóng hồi. NHUNG
mùa ĐÔNG không chết hẳn, mùa Đông là mùa THAI
NGHÈN: Những mầm ương ương đang thành hình trong
giao kết bào thai. Những nụ đào chum chím như mồi
non.

NGÀY MAI vẫn đến và phải đến. Những kẻ hoài
nghi buông tiếng hậm hực, thở dài, buông xuôi một
chiều cuối năm té tái. Trong khói nến hương trầm nến
quyện, lẽ giao thừa đêm trầu tịch ghi khắc một niên độ
và khai hẹn hy vọng thâm sáng.

Những tia rạng đông chưa le lói.
— Nếu biết chân trời chỉ là một
đường trường tượng, thì có lẽ bao hy
vọng sẽ chôn vui trong đám hư vô
sâu thẳm.

Tại sao cứ nhìn đời đen đục? Tại
sao không nhìn đời màu hồng. Không
phải cứ than van rên rĩ, luyến tiếc
Quá Vãng, chán nản Hiện Tại mơ ước
Tương lai! Cần dứt bỏ thanh toán
với những ý cũ vương sót, lỗi thời?
Nên cắt đứt với quá vãng thân nhạt
cố gắng trong hiện tại khó khăn và
tin tưởng ở tương lai hứa hẹn?

Trên lịch trình diễn tiến tư tưởng
nhân loại, các tủ trào dã và đang
qua, lớp lớp thứ tự theo vai trò
từng cảnh, từng hồi như biến dạng
thời tiết, niên độ: SỰ VẬT mang tính
thần Giai đoạn.

Sau khi đã làm tròn sứ mệnh một
thời, theo luật đào phai tự nhiên
không cần đánh đổ phá bỏ, cũng tự
rãy chết. Chỉ còn vấn đề thời gian.
Nhưng nếu CÁCH MẠNG phát khởi,
Giai Đoạn sẽ mau liều kết, đưa thống
hệ cũ mau tới bước đường cùng, sắp
hàng theo dây tháp tự trảng xóa nơi
nghĩa trang.

Mùa hạ THIỀU ĐỐT đến tột độ, sang
thu đã chớm héo trong ĐỢI CHỜ, và
tàn lụi hẳn về hình thức để nội dung
vẫn tiếp tục ương mầm trong mùa
ĐÔNG THAI NGHÈN.

P.Y.K.



Khóa dạy hàm thụ

Vô tuyển diện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT
NAM khóa học RÁP và SỬA máy VỎ
TUYẾN ĐIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ
Bài vở dễ hiểu bằng Việt-Ngữ. Thực
hành đầy đủ như ẤU MỸ. Hết khóa
học sẽ phát CẤP BẰNG và được
trong dung về ngành chuyên môn.

Bồn trường đã đào tạo được rất
nhiều anh em theo học được kết
quả mỹ mãn.

Ghi tên học lúc nào cũng được.

Tại trường có khai giảng khóa:
1 HIỆU THÍNH VIÊN V. T. Đ. H. H.
2 ĐIỆN TÍN VIÊN. 3 RÁP và SỬA
máy thau thanh V.D.T.

Viết thư hỏi học tại trường Chuyên
Nghiệp V.T.B. LECTASON 278, đường
Trưng Nữ Vương (P. Blanchy) Saigon
Đ.T. 22.087

SỐNG ĐỜI NĂM ĐÁNG SỐT

MỤC ĐÍCH CỦA KIẾP NGƯỜI

LÂM NGỮ ĐƯỜNG VIẾT

THEO ý tôi thì các vị triết nhân mà cũ ngời tinh chuyên giải quyết
cái vấn đề về mục đích cuộc đời thì thật quả là các vị ấy mất thời giờ lòi toàn
về nguyên tắc thôi, trong khi họ giả định là cuộc đời phải có một mục đích.
Vấn đề này, vẫn được các tư tưởng gia Tây phương tranh luận, ráo riết như
thế ấy, chắc chắn là nó đã hứa ra quan trọng dưới sức ảnh hưởng của nền
thông thiên học, và nguyên có cái chỗ là không biết bao nhiêu người tìm cách
giải đáp nó, cãi lộn nhau vì nó, rãy rà vì nó như kia cũng đủ chứng tỏ rằng
vẫn đề đó thật là vô vị và vô vọng. Nếu quả là vẫn có một mục đích cho kiếp
người thì có đâu mục đích ấy lại quá mơ hồ, lại quá khổ tìm đến nhường
ấy cơ chứ!

Có thể khảo xét câu chuyện này về hai mặt: một là về chỗ có một mục
đích do Trời đặt sẵn ra, hoặc do chính ngay nhân loại chọn lựa lấy mục đích
ấy. Tôi, thì tôi sẽ không thảo luận về mặt thứ nhất vì tất cả những điều ta suy
tưởng cho là Trời Đất an bài nó kia đều nhất thiết là bắt nguồn từ trí óc ta ra
cả; đó là cái điều ta tưởng tượng là có được ở trong trí óc Chúa Trời, và quả
thật là khổ khăn cho trí tuệ con người khi phải đoán cho ra được một trí tuệ
có tinh chất Trời được.

Bằng cái lối lý luận như thế ấy thì rồi đến nước làm cho ông Trời hứa
ra viên đại trong quần ngỗ mắt, và làm cho ông Trời thành một kẽ ái quốc mù
quáng hơn cả bạn chúng ta nữa cơ. Theo quan niệm của chúng ta thì Trời
không tài nào định trước được số phận cho thế giới hay cho châu nọ, châu kia,
mà trái lại, chỉ cho riêng có tờ quốc chúng ta thôi. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng
đảng viên Quốc Xã chẳng thè nào quan niệm nói một ông Trời mà cánh tay
không đeo bangle có chữ thập ngoặc Cái ông Trời đó bao giờ cũng « vị kỷ » chung
không tài nào « vị tha » được. Song có phải chỉ riêng có giống người Đức là suy
nghĩ như vậy đâu.

Còn về mặt thứ nhì thì điểm tôn giáo của vẫn đề chính không phải là « cái
đang có » mà là « cái đáng có » của mục đích kiếp người, vậy thì đó là một
câu chuyện thực tế chứ không phải là câu chuyện siêu hình rồi. Mỗi người
chúng ta đều đem chiếu tia toàn bộ những quan niệm và những báng giá tri
của chính thân mình vào cái điểm kia thôi. Rồi chỉ vì các báng nõi khác nhau
nên chúng ta mỉ vung vãi, hụ: hặc, với nhau mãi thôi. Về phần tôi thì tôi
vui lòng làm người thợ tay hơn là làm triết gia. Tôi chẳng hề yên trí rằng
nhất thiết là phải có một mục đích, một ý nghĩa cho kiếp người làm gì. Dùng
như lời Walt Whitman đã nói: « Tôi cứ được như thế này, thế là đủ lắm rồi ».

Tược sống — có vẻ chắc chắn là một vật giáp nữa — và sao cho kiếp
mình được ra trờ thở là đủ lắm rồi. Nhìn theo khía cạnh ấy, thì vẫn đề hứa ra
đơn giản một cách lúi lúi, và không dung một sự úp mở nào. Thị mục đích của
kiếp người còn là gì được nữa, nếu không phải là sự hưởng thụ cuộc đời?

QUÂN VĂN dịch

KỶ SAU: Siêu Thoát

NGƯỜI VIỆT ĐÁNG YÊU & ĐÁNG TÂM THÀNH

1954, Người rời bỏ Thăng Long, phân tán bốn phương trời, chạy loạn Cộng Sản Đệ Tam.

Loạn là ly, Loạn là lạc.

Giờ trang sử cũ, Người sẽ thấy lần này đâu có phải là lần thứ nhất, Người phải rút áo ra đi. Thị đây, ngược giòng lịch sử, Người ơi ! kẽ ra đã biết « mây phen thay đổi sơn hà » để cho « tấm thân chiếc lá, biết là vè điều ? »

Về đâu ?

Cái đêm 19-12-46, còn nóng hổi đau thương ?

Về đâu ?

Cái buổi sớm hôm Mồng Tám tháng Ba năm nhâm ngọ (1882), là hôm « quan Tông Đỗ Hành bấy giờ là ông Hoàng Dậu thấy binh thuyền nước Pháp tự nhiên ra Bắc Kỳ, lấy làm nghỉ kỵ lâm, tuy có sai tuần phủ Hoàng Hữu Xáng ra tiếp đón từ tể, nhưng trong bụng vẫn lo, elo nén mồi sal sửa đơn thành trì để phòng bị. Đại tá Henst Rivière vào thành thấy vậy, có ý không bằng lòng, bèn quyết ý đánh thành.

* Sáng (hôm ấy) quan tông đốc tiếp được tờ tối hậu thư của đại tá hạm cho đến 8 giờ phải giải binh, và các quan cõi Việt Nam phải ra đời lệnh ở Đỗ, Thủ. Đáng 8 giờ thì quân Pháp khởi sự đánh thành, 11 giờ thì thành đổ. Ông Hoàng Dậu trèo lên cây thất cõi mà tự tận, còn các quan thì bỏ chạy cả.

Về đâu ?

Cái buổi « Sáng hôm rằm tháng Mười năm quý dậu (1873)... quân Pháp phát súng bắn vào thành Hanoi. Ông Nguyễn Tri Phương cùng với con là phò mã Nguyễn Lâm hoảng hốt lên thành giã cửa Đông và cửa Nam. Được non một giờ đồng hồ thì thành vỡ, phò mã Lâm trúng đạn chết, ông Nguyễn Tri Phương thì bị thương nặng. Quân Pháp vào thành bắt được ông Nguyễn Tri Phương và quan khâm phái Phan Đình Bình đem xuồng tàu.

« Ông Nguyễn Tri Phương nghĩ mình là một bậc lão thần thờ vua đã trải ba triều, đánh nam dẹp bắc đã qua mây phen, nay chẳng may vì việc nước mà bị thương, đến nỗi phải bắt, ông quyết chí không chịu buộc thuộc và nhận ăn mà chết ».

Về đâu ?

Cái hôm « mồng Ba tháng Năm năm Tân Dậu (1801)... ở Phú Xuân, vua thì hèn, các quan đại thần thì cứ ghen ghét nhau rồi tim kẽ giết hại lẫn nhau, việc chính trị không sủa sang gì cả. Bởi vậy nhân dân đều mong mỏi chúa Nguyễn, cho nên có câu hát rằng : « Lạy Trời cho chúng gió Nồm, để cho chúa Nguyễn đóng buồng thẳng ra ».

Nguyễn Vương thấy lòng người đã không theo Tây Sơn nữa, bèn đem binh ra đánh Phú Xuân, đến tháng Năm 1801, thủy sư vào cửa Tư Dung... Quân Nguyễn Vương vào cửa Nguyễn Hải (cửa Thuận An) rồi kéo

Gửi người ra đi



TRONG CẢNH rạch đôi sơn hà

CẨM TẠO XÃ HỘI

lên đánh thành Phú Xuân. Vua Tây Sơn phải ngự giá đem quân ra chống giữ, hai bên đánh nhau đến giữa trưa thì quân Tây Sơn vỡ tan. Quân Nguyễn Vương liền lên đuổi đánh, thi phue được thành...

* Nguyễn Vương vào thành Phú Xuân treo biển yên dân rồi sai Lê Chất đem bộ binh đuổi đánh quân Tây Sơn, sai Nguyễn Văn Trường đem thủy binh ra chặn & Linh giang, để đánh quân Tây Sơn chạy ra Bắc. Lại sai Phạm Văn Nhân ra giữ cửa Nguyễn Hải, sai Lưu Phúc Tường đem quân đi đường Cam Lộ sang Vạn Tường truyền bảo các Mường giúp đường yếu lối không cho quân Tây Sơn chạy tràn sang.

Về đâu ?

Cái giờ « rạng đêm ngày mồng 5 tháng giêng năm kỷ dậu (1789) quân vua Quang Trung... vắng kín đồn giặc, rồi... quân Tàu bắn súng ra như mưa. Vua Quang Trung sai người lặn những ván, ghép ba mảnh lại làm một, lấy rơm cỏ giấp nước quân ở ngoài, rồi sai quân kín đứng cùi 20 người khiêng một mảnh, mỗi người dắt một con dao nhọn, lại có 20 người cầm kíp giói theo sau... Quân Tàu địch không nỗi, xôn xao tán loạn, xéo lẩn nhau mà chạy..

«... Tôn Sĩ Nghị nứa đêm được tin báo, hoảng hốt không kịp thảng yên ngựa và mặc áo giáp, đem m้าย tên lính kỵ chạy qua sông sang Bắc. Quân các trại nghe tin như thế xôn xao tan rã chạy trốn, tranh nhau sang cầu, một lát cầu đỗ, sa cả xuống sông chết đuối, sông Nhị hà đầy ahàng thây người...



LIỀU RỦ

(anh của Đại Luật — Hải Phòng)

NGƯỜI VIỆT ĐÁNG YÊU

.. Vua Quang Trung vào thành Thăng Long, hạ lệnh chiêu an, phàm những quân Tàu trốn tránh ở đâu ra thả tội, đều được cấp cho áo mặc, cơm ăn...

Về đâu ?

Cái hồi sơn hà bị rạch đôi lần thứ nhì, gặp lúc Trịnh Nguyễn phân tranh, nhân « năm 1600, bọn Phan Ngan, Ngô Đình Hâm và Bùi Văn Khuê nổi loạn ở cửa Đại An, Trịnh Tùng ở Thăng Long sợ bốn mặt thù địch, bèn rước vua vào Thanh Hóa.

« Đáng họ Mạc
thay thành Thăng
Long bỗng không, bèn
rước bà thứ mẫu của

Mẫu Hợp là Bùi Thị về tôn lên làm quốc mẫu, rồi cho người lên đón Mạc Kính Cung ở đất Cao Bằng.

* Phan Ngan và Bùi Văn Khuê lại nigh ngờ nhau rồi giết lẫn nhau, còn Ngô Đình Hâm thì về giúp nhà Mạc.

* Trịnh Tùng đem Kinh Tông vào Thanh Hóa rồi tha xep ra lầy lại Thăng Long, nhưng còn sợ mặt Thuận. Hả có biến chẳng, bèn sai quan vào úy du Nguyễn Hoàng ; đoạn rồi đem thủy bộ đại quân ra Bắc, đánh bắt được Bùi Thị giết đt, còn Mạc Kính Cung bỏ chạy...

* Trịnh Tùng lây lại Thăng Long...

* Trịnh Tùng càng ngày càng kiêu hán quá, vua cũng không chịu được, lại nhân họ Trịnh có con là Trịnh Xuân muốn ganh quyền với người con trưởng là Trịnh Tráng, vua Kinh Tông mới mưu với Trịnh Xuân để giết Trịnh Tùng, nhưng chẳng may sự không thành, Trịnh Tùng bứa vua phải bắt cõi chết, và bắt Trịnh Xuân giám mắng tháng rồi thi.

* Trị Xuân... đem binh làm loạn đốt phá kinh thành, Trịnh Tùng thấy biến, chạy... rồi cho gọi Trịnh Xuân đến bắt giết đt.

* Trịnh Tráng lên nối nghiệp làm chúa. Nhưng vì đảng Trịnh Xuân còn làm loạn, cho nên mới đưa về Thanh Hóa ..

* Trịnh Tráng dẹp yên đất Đông Đô lại rước vua ra...

Rút lại

thi trải qua hai trăm năm, nước Người sống trong cảnh phản tán tan hoang nên đã biết mấy mươi phen Người lâm bước « con chim bặt gió lạc loài kêu sương », và lòng tự hỏi lòng :

Biết là về đâu ?

Về đâu ?

— Không ! Người đã không về nghĩa là người không lui mà trái lại người đã ra đi, nghĩa là người đã đi,

Tiến vào phương Nam

Tiến hoài, tiến mãi.

Tiến trong đau thương mà vẫn tiến.

Tiến trong loạn ly mà cứ tiến.

Vừa tiến vừa gây dựng sơn hà.

Vừa tiến vừa

(đọc tiếp trang 42)

ĐỜI MỚI số 130

TRỞ LẠI VĂN ĐỀ LỚP MẪU GIÁO VIỆT-NAM

của HOÀNG VĂN HÀ

lớp mẫu giáo đã giảm đi rất nhiều có lẽ vì thời cuộc bắt buộc chánh phủ nghĩ đến chánh trị nhiều hơn giáo dục. Và trong khi ấy, chúng ta chứng kiến một tình trạng bi quan hơn ở Nam Việt : Chương trình giáo huấn thời Pháp thuộc vẫn còn tồn tại mạnh mẽ hiện ngang.

Mãi đến năm 1952, chương trình 1949, có sửa chữa lấy tiếng Việt làm chuyền ngữ được áp dụng trong tất cả các trường công Nam Việt. Bắt đầu từ đây, chúng ta mới thấy xuất hiện loạt bài báo khảo cứu và cõi xúy phong trào giáo dục mới. Phong trào chớm nở một độ rồi dần lại hoàn vào đấy. Mất nước hổ xao động một thời gian dần dần trở lại phảng lặng như xưa.

Nói đến giáo dục mới, người ta nghĩ ngay đến nền giáo dục toàn vẹn, căn cứ trên con trẻ và đi từ con trẻ. Chính việc dạy dỗ đứa bé mới đúng chạm với đời sống xã hội đã làm vô số nhà giáo dục và tâm lý học hăng hái mắc, lo âu... Nhiều nhà sư phạm danh tiếng đã mất rất nhiều công phu khảo cứu, tìm tòi phương pháp dạy trẻ, đồng thời những lớp mẫu giáo đã mở ra để thí nghiệm và chứng minh hiệu lực của phương pháp mới. Một tổ chức quốc tế W.C.E.E.C.E. (World Conference on Early Childhood Education) thành lập năm 1948 chuyên lo nghiên cứu đời sống hàng trẻ dưới bảy tuổi về cả hai phương diện vật chất và tinh thần nhằm mục đích tạo một thế hệ ngày mai quân binh, lành mạnh.

Phong trào giáo dục mới ngày càng bành trướng và hiện nay ảnh hưởng lớp mẫu giáo đã lan tràn khắp thế giới. Giá trị và hiệu lực của các cơ quan giáo dục tiền học đường đó đã dĩ nhiên. Mọi người đều công nhận tinh cách quyết định của ấu thời đối với tương lai đứa trẻ.

Đã đến lúc, chúng ta rút kinh nghiệm của các nước tiền tiến để cải tạo nền giáo dục nước nhà.

Văn đề mẫu giáo đã được ghi vào chương trình bộ Quốc gia giáo dục năm 1949. Phong trào xúc tiến một cách khá mạnh ở Bắc Việt. Do nghị định số 7 N.D.G.D. ngày 5-9-1949 một lớp huấn luyện giáo viên mẫu giáo đầu tiên được thiết lập cạnh trường Nữ Trung học Trưng Vương. Mấy năm sau, đường như sức hoạt động về

ích lợi của lớp mẫu giáo vi trình độ còn kém, vì sức sống còn thấp. Vấn đề mẫu giáo lại liên hệ đến vấn đề nhân sinh. Đó là nhiệm vụ của Bộ Xã Hội, lao động.

3.— **Cán bộ :** Giáo viên lớp mẫu giáo phải có nhiều đức tính cần thiết yêu nghề thích hoạt động, óc sáng kiến và cố nhiên có một trình độ học thức đầy đủ. Hơn nữa, họ phải là một bà mẹ hiền từ, yêu mến con trẻ, hiếu tâm lý để theo dõi nhịp tiến triển của con trẻ. Vì thế việc tuyển chọn sinh viên vào lớp huấn luyện giáo viên mẫu giáo gấp nhiều khó khăn.

Đứng trước trở lực lớn lao nhưng có thể vượt qua được, đứng trước viễn ảnh một quốc gia Việt Nam mới, hùng cường, chúng tôi thiết tha kêu gọi sức cố gắng của Chánh Phủ Chánh Phủ mới có đủ điều kiện và khả năng đảm nhận một cách chu đáo việc mở lớp mẫu giáo, đào tạo cán bộ.

Chúng tôi cũng không quên kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể đồng bào, các cơ quan văn hóa trong nước như là hội Truyền Bác Quốc Ngữ, hội khuyến học, hội phụ huynh học sinh.

Chúng tôi biết hiện nay có một nhóm người đầy hăng hái và hy sinh đang lo hoạt động ráo riết để phát huy phong trào giáo dục mới. Họ dự tính mở lớp huấn luyện giáo viên mẫu giáo tại Sài Gòn—Chợ Lớn. Nhưng họ đang mong mỏi sự tham gia của các nhà chuyên môn, họ đang hướng về các cơ quan văn hóa và nhà hảo tâm để giúp họ về mặt tài chánh và tinh thần, họ ao ước sức ủng hộ trực tiếp của Chánh Phủ, họ sẵn sàng bắt tay vào việc sau khi giải quyết xong vấn đề tài chánh.

Chúng tôi tin tưởng rằng họ sẽ là những tên linh tiên phong, táo bạo nhưng sáng suốt làm tròn sứ mạng để dọn đường cho hoạt động sẽ tới của các bực tài giỏi hơn, có đủ điều kiện thuận lợi hơn.

Chúng tôi chờ đợi ở họ sự thành công.

HOÀNG VĂN HÀ

BÁN

Phố trệt mới cát bằng gạch thẻ, có đèn, nước, cầu tiêu và gạch bông, vân vân, tại cạnh đại lộ Trần Hưng Đạo—Chợ Quán.

Xin hỏi tại : 117 Đại lộ Trần Hưng Đạo—Chợ Quán

Bạn Thu Yến

Với sự ngẫu nhiên tôi hân hạnh được gặp bà yêu I có láng giềng. Một tình đầu tên chàng tôi tha thiết yêu nhau. Nhưng chàng bao lâu vì động viên nên chàng tôi đành phải đau đớn xa nhau ít lâu sau tôi được tin nàng đã có thai! Như sét đánh lung trời (?) Tôi băn khoăn quá và có ý định từ bỏ (!) Ké đến giờ định tôi lại cho tôi biết thêm cái tên là: ở nhà hai bên gia đình đã thu xếp ôn thỏa xong xuôi việc kết quả tinh yêu vung trộm này của chúng tôi và chỉ chờ tôi về là làm lễ cưới.

Cô ta vẫn định tình là lấy tôi. Tôi đã gửi rất nhiều thư từ chối cuộc hôn nhân này DẤU BIẾT RẰNG CỤC MÁU ĐÓ LÀ CỦA TÔI mà: dẫu thời gian sau này tôi vẫn chưa có thêm một lứa nhân nào mới.

Như vậy nếu tôi cưỡng lời cha mẹ có mang tôi bắt hiếu không, vì thời gian dạm hỏi tôi chẳng mắt. Mạng sống có cả hào nhoài chí để giùm tôi.

TRÀ LỜI.— Bạn ạ, các cụ nhà ta xú sự như vậy là đúng lắm. Không cần phải có mặt bạn mới hợp lý. Nếu bạn chẳng nghe lời các cụ, không những bạn là: « Bất biếu bất mục » mà bạn lại còn là 1 gã « Sở khanh đệ nhất cấp » nữa đấy.

Tiếc thay một đứa trà mi
Con ơng đã tổ đường đi lối về
Một con mua gió rặng nè

Thiêng gì đến ngọc tiếc gì đến hương.

Qua rất nhiều « con mua gió » bạn đã tạo nên cái thai, nay bạn lại định nhẫn tâm bỏ hụt máu rơi ấy nữa ư? Bạn cũng CÔNG NHẬN LÀ CỦA BẠN cơ mà? Bạn bảo hỏi đầu bạn « phải sau đời mà xa nhau » nay bạn lại định « truất ngựa truy phong » nữa ư?

May quá nhỉ! thời gian này bạn chưa có một tình nhân nào mới? Bạn định:

« Một tay chôn biết mấy cảnh phủ dung »
nữa hỏi bạn?

Than ôi! những lá thư của bạn đã đánh giá bạn là hạng người chuyên môn « mậu dịch Ái tình và sinh lý ». Xin bạn nên bỏ ngay cái quan niệm « hàng hóa » ấy đi. Bạn nên thu xếp về ngay để cho đôi bên gia đình được đẹp mặt và nàng, người bạn đã yêu và đã đau đớn vì quá tin bạn, khỏi phải ôm hận và ngờ bạn phụ tình. Đừng gi... gi.. bạn nhé, để cho mẹ tròn con vuông. Đừng làm cho người đàn bà, nhất là khi có mang phải suy nghĩ nhiều, rất có hại và khi bức chí thi chính bạn đã phạm tội giết hai mạng người: đứa con bạn, và người yêu của bạn đấy!

Em Nguyễn Văn Hải (Phanrang):

Vì tánh tôi mà nên em muốn hồn tại sao ngày xưa dân Chiêm Thành tại cổ Phong tục: đàn bà cưới đàn ông. Vậy đàn ông vẫn có quyền hay không?

Người Trung hoa ngày xưa, đàn ông đều bím tóc duỗi sam, mà sao bây giờ đều cắt cụt hết cả?



của HOÀI VINH

TRÀ LỜI.— Ngày xưa dân Chiêm thành theo chế độ mẫu hệ nên đàn bà cưới đàn ông. Lẽ cốt nhiên cưới xin phải tốn kém nhiều, nghĩa là đàn bà nắm quyền kinh tế, mà khi « kinh tế đã chỉ huy » thì đức « phu nhân sẽ tề gia » mà nắm luôn cả quyền hành chính nữa. Nhưng đặc biệt cho giới cấp quý tộc, vua chúa vẫn có uy quyền như thường. Chẳng thế mà vua quan Chiêm thành cũng nắm cung tần mỹ nữ và có tục lệ hòa táng vợ phải chết theo chồng, để có lẽ các ván nhân trên thế giới này đều không có gia đình cả ư?

Tôi chưa hề nghe thấy ai nói là lấy vợ rồi sẽ « cạn », hết nguồn văn cản. Nếu như bạn tưởng thi có lẽ các ván nhân trên thế giới này đều không có gia đình cả ư?

Còn trước khi trả lời câu hỏi thứ hai của em thì xin phép cho anh hỏi lại em nhé:

Ngày xưa các cụ ta mặc quần chùng áo dài cũng búi tóc ràng den, thế mà sao bây giờ các ông thanh niên Việt lại khác xưa nhiều thế. Nào là :

« Cà vạt » « cò cồn » « còng lè » ràng trắng, tóc « cua ». Các cô thay đổi từ vạt áo từ khăn, quần lanh cạp điều đội nón quai thao, chít khăn vành giày, đội mồi quết trầu cắn chỉ, đến các cô áo lượt quần là, mồi son má phấn, đi giày cao gót, tay sách ví đầm với mái tóc soán svyt lò so?

Bạn H.V. TÂM (Saigon):

Một hôm tôi cùng người bạn trò chuyện với nhau, Lời qua tiếng lại, tôi có nói đâu: « Bạn cũng là một nhân vật quan trọng đây ». Không ngờ bạn tôi bức mình cho là tôi mặt sát bạn, làm mất thanh danh và phẩm giá của bạn. Bạn tôi nói rằng NHÂN là người VẬT là loài vật. Đem người (đè chỉ bạn) mà so sánh với vật thì còn gì là giá trị nữa. Trong lúc bạn tôi còn nhiều tự ái, dù tôi có biện luận mấy cống chênh ăn nhầm gì, vây mong ông cho biết giùm: dùng 2 chữ « nhân vật » có phải là mất phẩm giá con người chẳng?

TRÀ LỜI.— Không sao. Chờ hôm nay ông bạn người người bạn giải thích lại cho ông ta rõ. Dùng chữ kép « Nhân vật » là để chỉ chung cho loài người. Chỉ chung những người ở trong một thời đại cùng như dùng chữ kép « nhân tài » để nói những người có tài năng, và « nhân phẩm » chỉ tinh thần và giá trị của người (personnalité humaine). Còn theo nghĩa như ông bạn ấy hiểu là khi nào chỉ từng chữ và cố ý hiểu sai lệch theo ý nghĩ xấu của bạn ấy. Ông bạn tự ái như vậy là tự ái không đúng lúc. Lúc thán, hực hặc với nhau là thường. Hết giận, lại vui vẻ với nhau. Để dàn hòa hơn nữa nếu ông ta vẫn « lấy » với bạn thì bạn chỉ việc mượn một quyền « Hán Việt Tự Biền » của Đào Duy Anh ra mà hòa giải.

Bạn H.T.H. (Huế)

Tôi có tâm hồn nghệ sĩ. Tôi ước vọng thành một văn sĩ. Gần đây tôi đã yêu và cũng được yêu. Từ h yêu chân chính giờ cũng đã đến kết quả là hôn nhân. Vậy khi lập gia đình rồi thì hành động ấy có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp sáng tác của tôi không. Cảm xúc của tôi có vì thế mà đổi hướng không?

TRÀ LỜI.— Không có lý bạn sẽ « mò cõi vợ » suốt đời để bạn trở thành văn sĩ?

Tôi chưa hề nghe thấy ai nói là lấy vợ rồi sẽ « cạn », hết nguồn văn cản. Nếu như bạn tưởng thi có lẽ các ván nhân trên thế giới này đều không có gia đình cả ư?

Không đâu bạn ạ, nếu bạn đầy đủ điều kiện thì bạn cứ việc xây tổ ấm đi, biệt đâu « nàng » cũng cùng một chí hướng thích văn thơ như bạn, sẽ khuyến khích để bạn thành công rực rỡ.

Chà hãy tưởng tượng:

Chàng ngồi viết bên một chiếc bàn con, nàng đan áo thỉnh thoảng nhìn nhau, đọc cho nhau nghe những câu văn mà chàng thú vị.

Nhưng này bạn ạ hay cần thận nhẹ tuy vậy nhưng phải có quan niệm thực tế hơn một chút nữa đừng mong quá nà rồi lại lập thành địa ngục của tình yêu thì khổn đấy.



của cô MAI THANH ANH

T RĂNG trăng ơi! là trăng trăng oi!

Nghe tiếng hát liu lo của đàn em nhỏ hát đón mừng ánh trăng về và TRĂNG TRUNG THU, trăng mong sáng mãi lòng người và trăng ngòi khỏe mắt em tươi mới hồng.

Hội hoà đèn đã mở
Đêm rằm Trung Thu.
Người người vui trẩy phố
Đêm ánh trăng thu mờ
Trăng trung thu, trăng trung thu!

Đọc « Hội Hoa đèn » của anh Bình Đê làm cho em nhớ lại những mùa thu nào trăng bé nhỏ lọt vào cả hai mắt mẹ hiền vuốt mái tóc mượt sóng huyền nhung của đàn em bé phá cõi dưới ánh trăng thu :

Trống lân xa vắng vắng liên hồi.
Điu vợi quái ! ôi nhớ thời bình dị.
Phải điu vợi quá lâm rồi, xa xôi
những tiếng ngân dài :

Trăng ơi, mắc ngọt cảnh tre.
Em ngồi đan áo mà se tẩm lòng.
Em mong chờ Thu sáng dàn cǎ yến
lành, đan lời thơ dệt mộng và se sắt
tẩm lòng vì thu lâu này chẳng có
Trăng Thu (?)

Trăng lu sau màn khói lùa, hay:
Trăng treo đầu súng.
Bạn nồ ú tai
Mợ thấy bén vai
Em cười ngắn lè !

Nụ cười với lè long lanh vậy :
Trăng thu vui thú ở đâu?
Nay về nỗi lại nhịp cầu thành hai,
Giang san mội mảnh đất dài.

Bắc, Nam vĩ tuyễn trong ngoái phân chia.
Thẩm khán lè urot dẩm dia.
Nhìn cha, mẹ ở bên kia cõi bờ,
Tình cha con nặng phượng thờ.

Nghĩa mẹ con biết bao giờ đáp án.
Đau đớn chưa sút trăm phần

Tình thương Dân tộc mấy lần ai ngẩn.
HỒNG PHONG

Ai ngăn cho trẻ tung bừng đón ánh
trăng thu?
Ngày rằm là ngày tết của trẻ. Nhớ
lại mùa nào :

ĐỜI MỚI số 130

Chúng tôi giáng giang giang giê
Đất chạy cả ông trăng,

TY DU

Tinh thơ trẻ thích vui đùa theo ánh trăng vàng roi xuống ngõ vắng hay rải dài trên khắp hè phố đầy ánh giao thoa. Nhưng bấy lâu nay đâu thấy ánh trăng thu và tết Thu chẳng làm vui lòng trẻ mà :

Ngày này thì đã nhiều mưa bụi
Anh ở ngoài kia
Ngoài vĩ tuyến cách chia.
Tôi trong này

Cũng thời thức nhớ anh đây
Tâm sự ta dù không gửi máy bay.
Đi thông cảm hay không thông cảm.
Đêm nay vẫn có một người.

Nhớ thương anh hướng cõi xa mờ
Thương hàng bạc và nhớ vu vơ.
Bởi cánh sương ngà thời gian thu này

dã mờ
Người người vui vẻ dội bén vĩ tuyễn
Bắc Nam.

Có lẽ quê hương tôi me già gầy thương
nhớ
Xao xác buồn tưởng vọng miền Nam.
Đôi ta đôi đưa đầu xanh cát.
Đã chín mùa rồi đã cách dời.
Đêm nay anh khóc hay cười.
Trong heo may lạnh về hiu hắt.
Giữa đèn hoa bốn hướng tung bừng.

BÌNH ĐÔ

Khóc hay cười tưởng đón ánh trăng thu thanh bình về dè dặt trẻ thơ hoà vui khúc hát. Phân chia cách ngả, kể ở người đi ? Rằm tháng tám, dám tre múa lèn ! Bao nỗi u sầu dè rồi tết trung thu này các em không cầm miếng bánh, có em tần ngần nhìn trăng nhớ bạn miền xa, xa ngàn cách ngã !

Vùng trăng « có » sẽ làm đỗi ?

M.T.A



Trên đường giao thương Việt-Pháp

Muốn giao thiệp mua bán, mua hay thuê nhà phố, muốn hỏi điều chi ở nước Pháp, ở Paris.
Các thương gia, nghiệp chủ, người muốn sang chơi Paris, nên hỏi nơi :

ETUDE DACEIL

Branche Orient

71 Blvd Sébastopol Paris 2e
Việc của Ông Bà sẽ được trông nom tử tế.

17

TẠM HỒN PHỤ NỮ

★ của GINA LOMBROSO ★ SONG NHẤT NỮ thuật ★

GINA LOMBROSO là một nữ học giả người Ý, đậu tiến sĩ văn chương và y khoa. Bà trước tác rất nhiều sách khảo cứu và kịch, truyện già trai, trong đó có cuốn *L'ANIMA DELLA DONNA* (*TÂM HỒN PHỤ NỮ*) được khắp thế giới chú ý và đã từng được dịch sang tiếng Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Ðan Mạch, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ðức, Hung... Ðã hành trình đến mươi lăm lẩn.

Ở cuốn sách này, tác giả đã phân tích một cách khoa học tâm hồn phụ nữ. Mỗi ý kiến đưa ra đều được chứng minh cặn kẽ, dưới đây bạn Song Nhất Nữ trích dịch một cách rõ ràng những điểm chính của cuốn sách, ngô hồn độc giả hiểu thêm « người đàn bà », phần tử đã chiếm 2/3 nhân loại. Ðành rằng giá trị của các nhận xét dưới đây không có tính cách tuyệt đối hợp với tất cả phái yếu, nhưng đâu sao, nhận xét ấy cũng thích nghi với đa số phụ nữ có một « nết tính bình thường ».

Để mở đầu, đây là những lời tác giả gửi cho con gái bà :

« ...Nina của mẹ, chính cho con, mẹ để tặng những trang này. Chính mẹ đã nghĩ về con khi viết, và nghĩ cả tôi những người bạn nhỏ của con, giờ đây đang như bầy chim non vui sống cùng con. Ở con và các bạn con, những bần nồng đen tối lúc này chưa thức tỉnh. Khi con cười hay con khóc, con hiểu được vì sao, nhưng trong một vài năm nó sẽ chẳng còn thể nữa. »

Càng đi sâu vào cuộc đời, ta càng cảm thấy xa lạ đối với mình và càng hiểu mình kén dì. Những thú vui của thị giác vị giác mà hôm nay dù làm thỏa thích con, những tíc tốt, buồn bạc vì một đồ chơi bị gãy dù tóm tắt mọi lo âu của con, mai đây sẽ được thay thế bằng những niềm vui buồn mơ hồ mà nguyên cớ con cũng chẳng hay. Ngay với mẹ, con không dám thổ lộ. Con không dám thổ lộ vì chính con cũng chẳng dám tự thú nhận rằng tại sao con khóc con cười.

Hãy đọc cuốn sách này đi Nina ạ! Chính vì con mà mẹ viết nên, và viết cho thời này. Mẹ đã gộp nhặt các kinh nghiệm của mẹ, mọi cái có thể dùng để hướng dẫn một cuộn đời vừa nở, chưa phân biệt

được những tiếng nói bí mật của tâm hồn.

Mong sao những trang này sẽ bắt cho con một vút lồng đợi chờ trong cuộc đời mới! Đó là niềm ước mong đơn sơ, vì đại và than ôi, đôi khi vô vọng nữa của bao người mẹ ».

Chìa khóa của tâm hồn phụ nữ

— Người đàn bà thường « vị tha », nghĩa là thường đặt niềm vui sướng, ước vọng của mình nơi người khác mà mình yêu hay muốn được yêu : chồng, con, cha mẹ, bạn bè...

— Người đàn bà dễ xúc động vì khoái lạc hay đau khổ của người chung quanh, và chỉ hành động được khi có ai đề nghị đến, rồi ai đó cũng nghĩ đến mình.

— Người đàn bà khao khát sống vì người khác, sẵn sàng hy sinh cho người khác tràn ngập lòng biết ơn về các đặc ân người khác ban cho... sáu đau khổ vô chừng khi thấy người khác không biết ơn, săn sóc mình hoặc sẵn sàng hy sinh cho mình.

— Người đàn ông không thể. Họ vị kỷ Bằng chứng là đứa con gái nhỏ muốn có con búp bê để chăm nom may áo quần, ru ngủ, còn chàng con gái thi thích khâu súng cái vòng... để khoe tài thủ súc.

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán. Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lý trả lại bản thảo.

— Bài viết về tòa soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

— Con gái thích chơi làm mẹ, làm cô giáo, làm vú em, thích chơi với những đứa bé hơn để mảng mỏ, vuốt ve, sai khiến. Nó học tập để làm vui lòng mẹ, cô giáo, hay được thương. Con gái thích chơi với bạn lớn hơn để đỡ, thích làm tài xế hay làm trưởng vì nó muốn được chỉ huy hay hầu hạ. Mẹ sai gì, nó đòi làm xong phải được quà, hay nếu có làm là cũng chỉ vì sợ phải đòn.

Với người đàn bà, thời kỳ sung sướng nhất đời họ là khi nào gia đình và xã hội thu hút hết năng lực của họ, nhất là khi nào họ vừa là vú em, thầy học, « người yêu » của con cái. Người đàn bà nào không có ai để « hy sinh » thân mình chẳng có em, có cháu để săn sóc, chẳng có ai khô sở để nhờ mình an ủi, chẳng là cô giáo hay nhà từ thiện... tóm lại chẳng có mục đích trong cuộc sống thì tự nhiên hèn hon về thể chất lẫn tinh thần. « Tình yêu » đã khiến đàn bà thực hiện được cuộc sống.

— Người đàn bà cảm thấy ít ỏi hơn người đàn ông về những thú vui khi ngắm bức tranh đẹp, hoặc khám phá được việc gì; nhưng lại cảm thấy mãnh liệt hơn ai hết khi được yêu mến hay có ai đề yêu mến, khi bị bội phản.; nghĩa là tất cả những vui buồn do người khác gây ra và mình gây ra cho người khác.

— Trông thấy đứa nhỏ khóc, trong

khi người đàn ông còn tim nguyên cớ

khiến nó khóc thì người đàn bà đã

tim cách làm cho nó nín.

— Lưu lại một kỷ niệm, được khóc than luyến tiếc bởi người khác là ước vọng cao cả của người đàn bà khi chết.

— Những câu chuyện giữa đàn bà thường chỉ bao gồm các nỗi buồn họ cảm thấy, các niềm vui họ nhận được... và tình bạn của đàn bà thường

(đọc tiếp trang 42)

BOẠN VĂN MÙA THU



HƯƠNG vỹ trước
nhà tôi bắt đầu úa lá. Và tôi buồn, cái
buồn bằng khuông, man mác nhưng thi
vị của tuổi mười chín khi đón mùa lá rụng.

Sáng nay, trời trờ, gió xoay chiều. Gió
đã hái hết mấy chiếc lá vừa vàng úa hôm
qua và vỗ tinh một chiếc lá vàng lụt vào
phòng tôi từ lúc nào không biết. Tôi thấy
thương chiếc lá vàng cố độc ấy. Lượm
đặt vào lòng bàn tay, tôi mân mê, ngắm
nhìn chiếc lá vàng úa trong lòng tay tôi.
Nghẹn ngào quá mùa thu ơi! Tôi thấy tôi
thương chiếc lá vàng mùa thu ơi! Thời
mùa thu hãy vì tôi, đừng iên giò heo may
hái nốt những lá vàng hấp hối khác.

Không ở buồn bằng khuông, vở vẫn,
tâm hồn tôi đã trở nên thầm thia, triền
miên... vì tôi đang nghĩ đến một người :
một tráng khách.

Xi què từ độ nhỏ, đầu thu năm ngoái
tráng khách về xứ Huế và gặp gỡ tôi vào
một sáng bên giòng sông Hương. Tôi còn
nhớ lắm, nước sông Hương hôm ấy trong
và vịnh, trong như lòng trai mười chín
và xanh như màu áo đã thành...

Thế rồi, chúng tôi cùi cung sống qua
một mùa thu thơ mộng giữa cõi đất thơ
mộng.

Chúng tôi say sưa lấy văn thơ ca tung
cánh thu : mưa phùng, giò heo may, lá
vàng rơi, giòng Hương xanh thăm hay
tiếng thông reo buồn trong những vòi cõi
tịch.

Nhưng rồi, buồn lắm mùa thu ơi! Thời
gian qua nhanh, chẳng mấy chốc thu đã,
mang theo mất cánh thu thơ mộng và cả
tráng khách của tôi khắc trên bìa đá bên
một nấm mồ bám cỏ ở một cánh đồng bát
ngát, hoang vu... rồi không kịp rõ giọt
nước mắt khóc người thiên cổ, đã vội
tuôn theo kẽ trống trận, lạnh lung đứng
đậy, lên đường rầm rộ kéo quân đi.

Lúc ấy, chắc tôi buồn, nghệ ngào hơn
cả hôm nay mùa thu nhỉ!

Cố đô, Thu 1954
PHÚ TỔNG



Nhưng thôi, mùa thu ơi! buồn lắm.
Mùa thu rải chi những giọt nước triền
miên, gió thu thổi chi diệu thu ca thầm
thia. Bức thư đến tay tôi hôm nay không
phải của tráng khách : bạn tôi... mà là
của tôi, người ta trả nó lại tôi, sau khi
đưa đi không có người lãnh nhận.

Tôi biết bết rõ lắm mùa thu ơi! Thu
năm nay, tráng khách đã vĩnh biệt tôi rồi.

Chúng tôi không còn hy vọng gặp lại để
cùng nhau chung hưởng một mùa thu nào
nữa hết. Không biết tráng khách lưu lạc
về đâu, hay là đã gục đầu trên vũng máu
của thán khói lửa, cùng chung số phận
với chiếc lá vàng úa trong lòng tay tôi.
Nghẹn ngào quá mùa thu ơi! Tôi thấy tôi
thương chiếc lá vàng mùa thu ơi! Thời
mùa thu hãy vì tôi, đừng iên giò heo may
hái nốt những lá vàng hấp hối khác.

Tôi còn nhớ, nhớ rõ ràng những vòi thơ
cảm khái mà chúng tôi cùng ngâm lên khi
tự thơ lai láng. Mùa thu ơi! những vòi
thơ ấy, còn mãi trong thâm tâm tôi nhưng
hình bóng tác giả nó : bạn tôi vẫn còn chưa
và có lẽ không bao giờ trở lại.

Hôm nay, lắng tai nghe mưa thu rơi
thánh thót, gió thu thổi, tôi cảm thấy
buồn nhõ mang lung.

Biết đâu, mùa thu năm sau, năm sau
nữa, mít nán không hẹn trước, khói lửa
mang tôi về xứ Bắc, trên bước đường
lang bạt đây đó để trả nợ tang bồng. Tôi
lại không tìm gặp được những vết chân
xưa cũ của tráng khách ở một nơi xa
xăm, hẻo lánh, núi thẳm, rừng sâu ; hoặc
bi thiết hơn : tình cờ quên gởi đạc lại tên
tráng khách của tôi khắc trên bìa đá bên
một nấm mồ bám cỏ ở một cánh đồng bát
ngát, hoang vu... rồi không kịp rõ giọt
nước mắt khóc người thiên cổ, đã vội
tuôn theo kẽ trống trận, lạnh lung đứng
đậy, lên đường rầm rộ kéo quân đi.

Lúc ấy, chắc tôi buồn, nghệ ngào hơn
cả hôm nay mùa thu nhỉ!



TRẮNG LẠNH

Mến tặng T.L.

Đêm nay mây xám về đâu nhỉ?
Về hướng xa kia một chi hăng.
Ngồi xem gian thế say mù súng,
Tỏa rộng mênh mông mặt ánh vàng.

Trăng nay mơn trớn hồn vũ trụ,
Trăng sáng khoe mình lộ nếp nhung.
Dệt lên trên mây vẫn mây trăng.
Cả một vườn thơ đượm nhõ nhung.

Trăng chảy loang loáng mây nếp dừa,
Đêm về cõi tịch gợi buồn xưa.
Có ai đếm lại mùa trăng trước?
Về nhập buồn đau qua liếp thư.

Một đêm trăng
NGÔ BỨC BỐN



Giữa mùa thu

Một năm thu đến mấy lần?
Cho người thi sĩ say văn thơ thu.
Gió mùa vừa lạnh biển khu
Đô thành mây trăng phiêu du về ngàn
Phố phường nhuộm nắng hanh vàng,
Viễn phương sông nước mùa sang
tiêu điều...

Sóng vàng vỗ bến cõi liêu
Lá lau lách đùa hùi sông bờ.

Người về rụng lá cõi đó,
Người đi tắt tiếng chuông chùa êm êm.
Heo may vi vút bên thềm,
Rung mình lạnh nhõ con thuyền viễn

khơi.

Năm nao vượt gió bốn trời
Thấy mùa thu tối trông với cõi hương
Tàn thu đèn lạnh đêm trường,
Lênh đênh cõi nõe nõe đường đầu ô..

Thi nhân dệt nhạn thành thơ,
Tiễn thu câu hát sông hờ nhõ mong;
Ai người mơ tiếng hàn châm.
Chờ mưa ngâu lạnh, mùa đông sê vè...

HUY TRẦM

(Huế, một chiều giữa
mùa thu 53)



CHIẾC LÁ RỤNG

Lá rụng!..

Mỗi chiếc lá rụng cảm thấy như có một linh hồn riêng, một cảm giác riêng một tâm tình riêng. Có chiếc lá tựa mũi tên nhọn, từ cành rơi cảm pháp xuống đất cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng thản nhiên, không thương tiếc, không do dự vẫn vờ. Có chiếc lá như con chim bị đạn, lảo đảo mấy vòng trên không, rồi cõi gượng ngoi đầu lên, hay giữ thăng bằng cho chậm tới cái giây nắm phơi trên mặt đất...

Lá rụng!..

— Hốt mau tay lên em! Rồi kéo về
Má đợi cơm đấy!

Lan đang mải nhìn một đàn chim săn lông trên cành bàng, thấy chị giục nó lại công lực xuống, tay cầm cái chổi tre cũn mà vun lá khô lại thành từng đống. Còn Nguyệt, chị nó, thì chạy lảng xăng, hốt từng ôm lá vào vạt áo đem bỏ vào một cái giỏ không.

Hơi gió về chiều đã lạnh. Thỉnh thoảng những giọt nước giá ngắt của trận mưa ban chiều còn đọng lại trên cành cao, lại trút từng loạt, xuống đầu xuống tóc xuống minh hai chị em đứa bé.

Chợt nhớ ra sự gì, Lan lại đứng ngày người lên, mắt chớp chớp nhìn chị.

— Nhưng chiều nay đã có gạo đâu mà má chờ hả chị?

Thầy em hỏi, Nguyệt bèn lựa lời nói láo với em:

— Gạo Má đã đong sáng qua rồi, tiền bùn buồng chuối lá sau vườn đấy thôi!

Tuy nói thế, nhưng lòng Nguyệt cũng cảm thấy bồn chồn, vì tiền bùn buồng chuối được ba chục đồng chị đã đong gạo mất ba bữa rồi.

Nó ngạc nhiên cái giỏ lá chưa đầy, rồi lại giục em.



LIỀU RỦ

(anh của Đại Luật — Hải Phòng)

* TRUYỀN NGẮN CỦA PHAN HUY ĐÀM * TRUYỀN NGẮN CỦA PHAN HUY ĐÀM *

ĐỜI MỚI số 130

— Chị Nguyệt ơi ! có khói, có khói rồi, kia má đang nấu cơm đấy. Thời chúng ta đi mau về để má đợi cơm.

VUA đến cửa, Lan đã vụt vội chiếc chổi vào gốc hè và gọt to :

— Má ơi cơm chín chưa ? hôm nay chúng con quết được nhiều lá lâm cơ mà má à.

Không một tiếng đáp, nó vội chạytot vào nhà. Vẫn thấy Má nó nằm cuộn tròn trong chiếc chiếu rách trên giường, nó vừa lại gần vừa lay, vừa gọi :

— Má ơi ! Má ! dậy đi Má !

Luôn bốn năm tiếng vẫn không thấy

Má trả lời Lan quay ra hè bảo chị :

Chị Nguyệt ơi ! Má ngủ rồi.

Nguyệt chạy vào thò tay qua đầu chiếc chiếu để rờ trán mẹ nó đã lạnh ngắt, vì vắt vương vắt và mẩy ngày nay, mẹ nó đã không thể cố gắng để

được sống với chúng nó nữa rồi.

Liền khi ấy có một luồng gió vù vù

thổi vào mái tranh và làm xô xát

khốm chorro rách đầu hè. Lan bé dại

chỉ nghĩ ngay đến lá rụng. Nó chạy te

lại góc hè lượm chổi và bảo chị :

— Gió lại to ! chắc lại nhiều lá

rụng lắm. Hãy để Má nằm ngủ đây,

chúng ta đi quét lá rụng đi...

Nhung nó hóng trổ mắt và ngạc

nhiên hết sức, thấy Nguyệt chị nó cắt

tiếng ào lên khóc và gào lanh lộn.

— Mẹ ơi !

Lan men lại gần hỏi chị.

— Đề má ngủ chờ chị làm gì thế ?

— Mẹ không còn nữa em à !

Bỗng nó cũng oà lên khóc, chị nó khóc.

Ngoài trời gió vẫn thổi lá vẫn rụng,

làm lấn át cả tiếng của hai đứa bé

trong mái nhà tranh ..

PHAN HUY ĐÀM

NHÀ CHIẾT TỰ

HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người
trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoán chữ
ký được cả ngàn bức thư của các giới gởi
về xem và khai tặng.

Dám quả quyết nói thẳng cuộc đời, sang
hay hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRẢ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả hưởng
giá xem đặc biệt 50 đồng/gói bằng bưu phiếu,
hoặc đủ số tem 50đ, nộp trong mười ngày
quý Ngài sẽ nhận được bìa đoán chữ ký.

Địa chỉ :

150/9 Frère Louis — SAIGON

Chú ý cần viết chữ và cho biết Nam hay
Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.



THU VỀ

Đã thấy màu hoa phượng úa rời!
Sắc tàn nghe lạnh rủ màu phai.
Nghe từ những áng mây trời nặng
Vương vương sầu thương đến cuối
trời.

Đã trông màn nắng bạc ngang sông.
Tự những cành thu lá rụng dần.
Sáo lạc từng mây run rẩy lạnh.
Hoa buồn ủ kín nếp dài gương.

Triều nắng không hanh mà đầm trót
Nên chiều không một cánh chim qua
Mặt đất sao buồn, ôi cõi quạnh !
Hoàng hôn gầy, u ám ôi cõi ma !

Không rộn rã mà sao huyền dịu !
Bóng trắng mờ lợt quán tranh nghèo
Lung linh trời thảm dỗi sao yếu.
Nhạc rót vườn thu, gió hát hiu !

BÌNH ĐÓ



HƯƠNG CAU MÙA CŨ

Trăng dại dẫu thu rắc ánh vàng,
Hoa cau hương ngát dại mùa sang
Sé rụng đầy sân ngàn cánh đẹp
Gió nát đêm nay mát cảm làng.

Mùa đẹp bình yên len tiếng sáo
Bến sông khách chậm, rέo đò vang
Sóng nước đầy trăng chèo dại nhịp
Gặt hát ban khuya tiếng mây nàng.

Lúa mới lên hương trong gió nhẹ
Đêm thanh lôi xóm dường hương lan
Du khách người ơi ! đâu lừa loạn ?
Chùa vắng nơi đầy mõ nhịp nhàng.

Sóng quanh làng im, côn hát mãi !
Ô hay có lái bến đò ngang.

HUY TRẦM

BÀI THƠ HUẾ

viết đầu mùa Thu

Chiều nay thu chớm về,
Phố phường lạnh tái tái.

Có ai đốt lửa ngăn giùm gió,

Cho ám lòng người khách viễn phương

Lá rụng vàng đường,
Như rơi ngập hòn.

Cô đơn chiều hiu quạnh
Gió lạnh niêm nhở thương.

Thành cũ chiều nay thôi khói lửa,
Nhưng mà còn hận một niềm đau.

Chiều nay gió thê lương,
Lá rụng ngập cả đường !

Có ai về néo say sưa ấy

Góp nhiệt cho tôi ít mảnh hồn.

Khói lửa chôn rồi bao nhớ tiếc,
Biết bao hình bóng tự trong lòng

Gió vè thu lạnh phổ phường.
Lạnh lòng cho khách viễn phương

Tinh đời chưa nở hoa,
Khói lửa cho lè nhòa.

Đầu dây còn thoảng mùi bình đan,
Cho chét lòng ai mây nỗi niềm.

Huế chiều nay trả lạnh,
Đường dài gió heo may.

Hương giang bờ hiu quạnh,
Núi Ngũ thâm đêm dày :

Mưa phùn rơi láp láng,
Huế lạnh thu về.

Cho niềm thương nhớ ê chè đang lên,
Chiều nay thơ thẩn ngoài mưa bụi,

Nghe Huế u trầm đón thu sang.

Sầu dâng bàng bạc,
Lá đõ đường chiều...

Ai nghe gió lặng hát hiu,
Sương mù thành cũ, cô liêu mưa buồn

THƯƠNG BỊCH



ĐỜI MỚI số 130

21

DỆT MỘT mùa thu

Tôi tìm thấy mùa thu trong những thoảng buồn nhạt, như bụi phấn hoàng hôn nhưng ướt hơn sương mờ buổi sớm. Tôi tìm thấy mùa thu trong những niềm vui như cánh bướm non phơi phới và trong những niềm cô tịch như gió ngủ rừng hoang. Tóc em tôi màu xanh, mắt em tôi biêng biếc, và hồn tôi thì tím tím như cánh sim ngàn. Tôi đã từng nhặt chút nắng đầu mùa để dệt bài thơ lên trang giấy trắng...

Những đứa em tôi, bàn chân nhỏ và hiền, môi uất và cong, đem ép những lá khô trong lòng sách mỗi độ thu về. Lòng chúng đẹp hơn mùa thu và trắng hơn dòng trinh bạch. Nhưng lòng đời lại mở rộng hơn lòng sách, những bàn chân dần dần cứng lại qua mỗi mùa thu.

Hình ảnh của những đứa em tôi là hình ảnh của tôi trong những ngày thơ áu, lưu lo như chim sẻ, ham mê những cánh bướm dài dọc đường làm rọi cả sách vở trong tay. Thời non dại đẹp đẽ như màu nắng đang lên, tôi chẳng biết mùa thu đã về đi theo cánh bướm.

Rồi những mùa thu qua, tóc mây rủ xuống trước gió đầu mùa, lán lén, tôi đi tìm những màu lá úa đê viết lên trong giấy những bài thơ ủy mị và viết lên lòng tôi că một sắc vàng...

...Hôm nay tôi lại viết mùa thu lên trên giấy trắng: một mùa thu đẹp như con thuyền ra khơi.

Em ơi! mùa thu không buồn mà sáng như mặt trời say rượu: mùa thu không chát trong màu lá úa mà sáng rực như hoa hoè nở ở đồi xa. Ai bảo em mùa thu là mùa chua xót? Hôn mùa thu dịu dệu nhưng tình mùa thu xanh ngát như lá trút trên rùng... Em đi tìm dáng thu? Dáng thu là những cánh bướm trắng ra khơi, là những cánh chim trời sát cánh... Em sẽ tìm dáng thu trước chân trời rộng mở cảm dỗ như men Xuân.

Em đi tìm sắc thu? Sắc thu uất trong đôi mắt em biếc, đọng trên đầu tóc em xanh, sáng trong màu áo lụa và huy hoàng trong nền trời bát ngát.

Em đi tìm tiếng thu? Tiếng thu rào rạt trong sóng vỗ bờ, náo nức trong tiếng buồm khát giếc, và thu thiết trong lời réo gọi của trời mây.

Tóc em màu xanh. Mắt em biêng biếc. Đời về trong gió sớm bình minh. Lòng tôi là că một đại dương chuyền động. Hôn tôi là că một ngọn núi ngang tàng. Đời ngọt ngào như trái chín mùa thu và thơm tho như hương lèn mạch đất.

Phản hoàng hôn nhạt nhạt nhưng màu hoàng hôn mang mang; tình mùa thu dịu dệu nhưng lòng mùa thu phơi phới. Ghép gì em những lá ngô đồng tàn úa cho vàng lồng sách? Gãy gì em cung đàn rướm nguyệt cho lạnh một trời sao?

Mùa thu không có Cung, Thương, có nhạc sâu trong lòng người khôn héo vì đã chết một mùa xuân. Mùa thu không có lá vàng, chỉ có đau buồn đã đờ lèn lòng người một trời tàn úa.

Em ơi! mùa Tương Ngộ đang lên. Tôi dệt mùa thu lên trang giấy trắng. Những bước chân nhỏ và đêu? Hãy về đây em, những bàn chân em êm như nắng buổi Thái Hòa. Thời gian không có bờ và không gian không có những đường biên giới...

Lá tre bay như bướm chiêu trong gió. Võ bướm non bay như hoa nắng tung bừng. Tóc em tôi màu xanh, mắt em tôi biêng biếc và lòng tôi bát ngát em ơi! Tôi sẽ nhặt những hoa nắng đầu mùa, nhặt màu xanh trên tóc em, trong mắt em, trong lòng trai Thế hệ và nhặt cả MÀU XANH ĐẤT NƯỚC để dệt một mùa Thu lên trang giấy của cuộc đời...

Huế, mùa cẩm hương
THANH THUYỀN



NAO NAO

Gửi người Thành Nội (Huế)

Nắng rải chập chờn ngoài biển cỏ,
Lều thưa, khói biếc quyện mây cao.
Hoa lan phảng phất mùi thương nhớ,
Nhớ một mùa xưa, mới độ nào?...
Sông êm, sóng lặng, thuyền xuôi mải.
Hoa chào, chim hát, gió xôn xao.
Mắt nhung huyền dịu, màu thu biếc,
Tóc vẫn cài tăm, má ửng đào.
Áo trắng, lòng trong say nghiên bút.
Trăng thề, vườn ước chuyện mai sau...
Hải hồ muôn dặm tình cách trở,
Nắng kiếp phong sương chịu dài dầu!
Bóng mẹ tháng ngày vàng vô lâm.
Nội thành biến biệt mấy rừng dâu...
Âm thầm gửi mong theo mây trắng.
Trời nước bao la thiên cõi sầu!...
Làm thân lữ khách, say lưu lạc
Mơ tàn, ngao ngán nói binh dao
Hòn quê khắc khoải, vườn quê quạnh
Dặm dời súng chuyền nhịp thưa... mau
Quán nghèo, ngâm lại vần thơ cũ.
Gà trưa cất giọng... trời! — nao nao...

Đà Nẵng, trưa hè
DIỄN NGHỊ
E ƠI MỚI số 130



GỬI NGƯỜI CHỊ PHỐ PHƯỜNG

Phố phường khóc nhớ quê hương
Quê hương nằm nhớ phố phường

Chị nhớ em

Em nhớ chị

Xa nhau dài mấy thời đường

Thư nào kẽ xiết niềm thương

Hồi người chị của em

Đây lòng em của chị.

Thôn xưa

Trời dù

Mây hiền

Làng xanh

Ruộng vàng

Sóng trắng

Lá đò sang ngang

Hai vụ chiêm mùa

Mấy tuần sương nắng

Gieo bao hạt mộng đầy tay

Đỗ bao sicc vóc trọn ngày

Tát mây đêm trắng thanh nước mát

Gặt vài buổi nắng đỡ sán phơi

Ấm no bằng giọt mồ hôi

Nằm nhà tranh hát cuộc đời thôn trang

Thị thành của chị

Một lần em qua

Chao ôi! Lửa điện sao lòe chói?

Xe cộ phù hoa

Bụi cát mù

Chị ơi! Son phấn đêm tan lúa
Hương cũ phai dần hoa tươi xưa
Những khách du năm chờ tiễn biệt

Vội vàng yến tiệc

Ép duyên mơ

Ký nữ gượng say hồng má đỏ
Đàn ca nhịp mãi điệu giang hồ

Tay trắng đỡ nghiêng tiền bạc trắng

Cuộc đời theo một chuyến vu vơ.

Chị gối bao tay khách lạnh lung

Ngỡ ngàng, chị có đợi em không?

Em thường áo ướt, thường mong đợi

Chị lại về đây với mộng đồng

Thương chị bao nhiêu

Nhớ chị bao nhiêu

Xa xôi em biết nói chị nhiều

Chẳng gửi ai mà đưa tới chị

Nỗi lòng của một đứa em yêu

Em chẳng thể tìm thăm chị

Chị khi nào lại gặp em.

Đêm nay ngồi ngóng về đô thị

Nghé gió xa về cung xót đau

Em lẩn giở tấm áo nâu

Sờ vai sương nắng bạc màu tuổi thơ

Bao giờ lại đến bao giờ

Chị về chiếc áo năm xưa quê nhà.

HOÀNG SONG LIÊM



TRỜI CHUA MÙA THU

Một sáng tĩnh dậy, tôi ngạc nhiên lo sợ thấy bầu trời chập chùng mây. Trần ngập không gian một thứ ánh sáng nhè nhẹ và lạnh lẽo. Trên con đường đất đỏ dẫn về xóm dừa xưa cũ loáng thoáng điểm từng hạt mưa thưa. Ô, rồi đây những ngày âm u sẽ đến! Mới hôm nay, dùng nhìn ánh hè rực rõ trên con đường ngút nắng, tôi vui mừng, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo âu một ngày nào đây ánh hè bền bỉ kia sẽ tắt.

Nay, ngày ấy đã đến rồi!

Luống đất trải lòng phơi phới kia thôi đón nhận tia nắng ấm mặt trời. Sông núi sẽ hết màu xanh, cuộc đời sẽ mất màu hồng. Rồi đây, những bùa cớm chiều dưới mái tranh xô trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu sẽ làm cho lòng người se sắt.

Cùng như thế, tôi hằng mong cho cuộc đời khoan bước sang mùa thu, hãy giữ mãi cái ánh hè thịnh trị kia đi. Tuổi trẻ của chúng ta hãy cứ nhuần tâm trong ánh nắng tươi trong. Người ta chỉ vui có một mùa hè. Mùa hè là một chẩm sảng lung linh trong bần trướng ca thời tiết, là nguồn sống cho lối của đời người.

Nhưng không, nỗi lo âu của tôi rồi cũng hết. Sáng hôm sau cảnh trời đã đổi khác, không còn, vẻ ẻo lả, lè nhẹ của ngày hôm qua không khí trong tràn hơn và tươi của ánh nắng cũng đậm hơn nhiều. Sông núi ngập trong sóng vàng chói loị. Ngày qua chỉ là một lớp bụi phủ mờ trên bức tranh thời tiết. Tôi ngước mắt nhìn lên giàn hoa lý, những cành hoa nở thành những ngôi sao xanh nhỏ như những niềm vui. Ánh sáng chan hòa trên đất nước. Ánh sáng về, ngày vui chưa mất.

CHÂU LIÊM

KHƠI UỘT MÙA TRĂNG



Hồi ký của DƯƠNG THỊ HẠNH

MÙA PHƯƠNG ĐI, mùa Thu đến. Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông vẫn đi về trên vũ trụ. Nhưng chỉ có mùa Thu là êm đẹp nhất và cũng là một mùa gợi cho ta nhiều kỷ niệm nhất. Nhìn cái mùa xanh xanh với giòng thời gian thanh thanh, có trăng thu đẹp, có lá thu rơi, có hương thu nhẹ, gió thu êm, mây thu trắng và mưa thu buồn, lòng tôi không sao khỏi rung lên khúc nhạc lòng xao xuyến! Bao kỷ niệm xa xưa vẫn chờ dịp thu về là sống dậy nơi lòng ta với bao nỗi niềm mến nhớ.

Đêm nay, ngồi trước đĩa bánh, chung trà, người nhìn con trăng thu lơ lửng trên nền trời xanh thăm, lòng tôi rạo rực nhớ cố hương nơi đã ghi cho tôi bao kỷ niệm êm đẹp, của thời thơ ấu.

Quê tôi là tỉnh Rạch Giá, có con sông Kiên Giang lặng lẽ xuôi ra ngoài bờ cát. Sông sâu nhưng bờ cát. Vì con sông Kiên Giang nằm giữa nên bờ bị chia ra làm hai bãi: bên kia chợ là bãi cát, nhưng không được sạch lắm, và bên này là bãi bùn vì thế bờ Rạch Giá ít ai tắm. Bờ rất bao la nhưng vi những bán đảo nồi lèn in hình vào nơi ranh giới mây nước gặp nhau, nên mới thoát trong, người ta có cảm tưởng là bờ không xa, rộng lắm. Ngay cửa bờ là Hòn Tre; xéo về bên trái là Hòn Sơn Gáy, xuyên về hưu là Hòn Nghệ và cạnh đấy là Hòn Rùa (Île de Tortue).

Chiều chiều dân tại xứ hay có cái thú ra bờ bờ hóng gió và ngâm Thái Dương khi sắp lặn về Tây. Không có gì đẹp bằng vàng kim ô, mỗi hoàng hôn vào những ngày thanh nắng, trước giờ dám minh xuống mặt bờ, vung ra một thứ ánh sáng chói lọi và những màu sắc đỏ hồng rực rỡ, nhấp nhônh trên mặt nước bờ gọn lắn lòi một màn bạc lấp lánh như sao. Rồi ngày tàn, cảnh vật chim đêm vào bóng tối dày đặc của hoàng hôn, trông ra khơi chỉ còn chân trời mờ mịt với những bán đảo xanh um nằm

yên lặng, nên thơ nhưng không kém phần hùng vĩ, sừng sững nồi lèn giữa cảnh trời nước mênh mông.

Tuổi trẻ chúng tôi có được cái thú nghịch sóng rất ngộ nghĩnh. Cứ hôm nào trong tiết trời hơi ấm, có gió lớn, biết ngay là bờ động, chúng tôi rủ nhau nâu bảy đứa đi đùa sóng. Vào những hôm ấy sóng thật to, sức mạnh của lực lượng sóng, mỗi lần đập vào bờ là nước bắn lên tung tóe rớt cả lối đi dù rằng bờ bờ được xây lên hơn thước. Chúng tôi cứ xua nhau chạy ủa theo sóng, hể sóng rút lui ra thì chúng tôi ủa ra rồi hể thấy lượn sóng cắt minh lèn ồ ạt kéo vào bờ là chúng tôi lại xô nhau chạy. Đứa nào chậm chạp không chạy kịp thì sẽ bị nước bắn vào mình ướt cả quần áo. Trong những lúc như thế chúng tôi lại được dịp nhao lèn cười rộn rã. Đọc theo bờ bờ, mọc lên hàng phượng Vĩ không cao, đều đều nối dài nhau bao bọc bên trong một sân vận động khá rộng với một khán đài cao nghìn nghịêu.

Về mùa hè, bờ bờ trông rất đẹp nhờ ở những cánh phượng tó màu đỏ lèn sắc cây xanh chen vào đáy những chiếc dấu tròn trĩnh đèn huyền. Chúng tôi rất thích thòi tai phượng và ăn



• Hồi ký của DƯƠNG THỊ HẠNH •

— Chúng mình đi chơi bờ đi.
CÚC, TÚ đều tán thành.

Thế là tôi cất phần: CÚC di kiềm mướn thuyền; TÚ đi chợ mua bánh « trung thu » và tôi, ôi là n้ำ nước chè tàu. Mười lăm phút sau, chúng tôi buông giày cho thuyền rời bến. Cùng đi với chúng tôi có thêm cậu bé con bác thuyền chài, theo đèn múa, lời ca, chúng tôi quên cả đe dặt, đến nỗi chiếc ghe bị mất thăng bằng, chập chờn, nghiêng ngửa. CÚC hốt hoảng chụp lấy TÚ để giữ mình khỏi ngã. Không ngờ bị chụp thinh linh, TÚ mất đà, té nhào mèo xuống bờ. Cây số. Trông vào bờ, hàng phượng vĩ với ngôi nhà mát chỉ còn là một vệt xanh mờ, chúng tôi ra lệnh cho em bé gác mái chèo, mặc cho thuyền bập bềnh theo sóng.

Hôm ấy trời thanh nên bờ lặng, chúng tôi bày bình trà, bánh, tách ra, rồi mỗi đứa tìm một chỗ ngồi vững chắc, nghĩa là hai đứa ngồi dựa vào hai bên mạn thuyền, một về phía trước mũi, sau lãi là cậu bé. Chúng tôi vừa ăn bánh, ngum trà rã rã, gõ cửa mắt trong trăng. Trăng hôm ấy đẹp lạ, mảnh trăng tròn trinh nỗi bật lên trên nền trời xanh thăm, buông ra thứ ánh sáng mơ huyền làm bắc cả ánh sao đêm, phản chiếu vào mặt nước bờ gọn lắn lòi tựa hồ như hàng nghìn con rắn lục xua nhau đuổi bắt. Nhưng không lẽ ngồi ngắm trăng suông nó cũng tệ, thấy CÚC ngồi trầm ngâm chống khuỷu tay lên bệ ghe, tôi vỗ nhẹ vào vai bạn:

— Thôi bây giờ cút hát cho chúng tôi nghe một bài gì đi nào.
— Ủ, phải đấy, Tú phụ họa theo.
Cúc dẫy nầy :

— Không đâu, tôi không đâu, ngồi yên để say sưa với mảnh trăng ngà không thích hơn ư?

Nhưng tôi và Tú cố kêu nài. Cúc đành chịu, nhưng buộc chúng tôi cùng phải hát mỗi đứa một bài. Bằng lòng, tôi chia phần: Cúc hát bản « Đêm Thu », Tú, bản « Tiếng Thu » và tôi, « Trung Thu Đỉnh Núi »

Thế là dưới ánh trăng trong, chị Hằng hình như cũng lắng nghe chúng tôi nên dừng yên một chỗ không lay mình đi nữa và Đại Dương cũng ngưng gào thét để cùng thưởng thức với chúng tôi giọng ca du dương của CÚC, trong ám của TÚ và bay bướm nhưng khôi hài của tôi. Sau cùng, tôi đề nghị thêm:

— Đề từ giả cửa bờ và đề kỷ niệm buổi du thuyền, thưởng tràng hôm nay, chúng ta hãy cùng họp lại hát bản « Tiếng Hát Đêm Thu » hai chị có bằng lòng không?

BỜ MỚI 6 130

Cúc, Tú đều nhao lèn tán thành :
— Phải đấy, chúng ta tiếp tục luân đi thi vira, cũng khá khuya rồi.

Thế là giữa khoang ghe, chúng tôi đứng quanh nhau, tay nắm lấy tay dịu dàng múa hát. Lúc đầu còn giữ ý, nhưng đến lúc nhạc dâng lên nguồn vui tràn ngập, nhịp nhàng theo điệu múa, lời ca, chúng tôi quên cả đe dặt, đến nỗi chiếc ghe bị mất thăng bằng, chập chờn, nghiêng ngửa. CÚC hốt hoảng chụp lấy TÚ để giữ mình khỏi ngã. Không ngờ bị chụp thinh linh, TÚ mất đà, té nhào mèo xuống bờ. Cây số. Trông vào bờ, hàng phượng vĩ với ngôi nhà mát chỉ còn là một vệt xanh mờ, chúng tôi ra lệnh cho em bé gác mái chèo, mặc cho thuyền không còn chút máu. Thế là cuộc chơi đang đầy thi vị bỗng hóa ra bã hùng, ghê rợn. Tôi ra lệnh cho em bé quay thuyền về. Tinh hồn TÚ lại đậm lo :

— Chốc nữa về thế nào cũng có đòn.

Tôi an ủi bạn :

— Không sao đâu, để chốc nữa chúng tôi đưa chị về và sẽ tìm lời nói với bác xin hộ chị. Chẳng còn thể làm gì khác hơn, TÚ đành riu riu theo chúng tôi về. Nhưng có lẽ



lấy cõi tay chị, kéo vào nhà đánh túi tắp. Biết là bác đang giận, không thể nói gì được, chúng tôi đành bét ra xa rồi chuồn thẳng.

Sáng hôm sau, vào lớp, vừa thoát trông thấy TÚ là chúng tôi cùng chạy bồ đến, nắm lấy tay bạn, âu yếm hỏi :

— Hôm qua Tú bị đòn nhiều không? Tú rướm rướm nước mắt, nhưng cố gượng cười.

— Chỉ hơn chục roi thôi, nhờ thế ấm đít nên ngủ được một giấc ngon lành đến sáng.

Nghé câu nói buồn bã nhưng cố gượng khôi hài của bạn, chúng tôi không nhìn được cười, cùng nhìn nhau cất tiếng cười ròn tan trong sương sớm.

BÂY giờ, mỗi lần ngồi nán lại cái kỷ niệm đêm rằm tháng tám năm ấy, tôi không sao nhịn được cười dù chỉ cười một mình, nhưng không khỏi bồi hồi, xao xuyến, tiếc rẻ, nhớ mong. Nay vẫn mảnh trăng tròn sáng trong lành này trôi mãi trên giòng đời vạn kỷ nhưng chỉ có lòng người đã gỉ thời gian mà giờ dặn đi rồi và đòi người cũng giãy mà đổi thay và trận bão đòi đã thổi bay chúng tôi mỗi người một ngã. Tôi hiện là một kẻ tha hương với chiếc thân đơn phiêu bạt xứ người, còn hai chị ấy không biết hiện giờ đã trôi giặt về đâu.

Nhè đâu CÚC đã có chồng con và đã theo chồng đổi đi một miền xa; TÚ thì bị nhà ép lấy một người không vừa ý nên đã bỏ gia đình đi biệt tử hơn hai năm rồi. Không rõ ngoài hướng trời xa xăm nào đó, hai chị ấy có bao giờ ngắm bông trăng thu mỗi năm rằm tháng tám này, để tưởng nhớ lại cái kỷ niệm ngày xanh ấy không chửi tôi thì vẫn còn nhớ lắm và vẫn còn được cái sung sướng mỗi Tết Trung Thu, ăn bánh ngâm trăng và ngâm ngùi nhớ bạn vì trăng nay đã là bao con trăng rồi của mùa loạn, của ly tan.

Kim đỗ, Thu, một đêm trăng
D.T.H.

Cours de Français
(BAC, DIPLÔME, BREVET)

*M. Phùng, 1 Lyon Combes — Saigon
ou 28 P. Blanchard (Cité Héraud)*

Tân Định

Alexandre Ananoff, người Pháp, từ năm 1979 đã say mê nghiên cứu về khoa học thực hành sự giao thông giữa các tinh cầu. Ông là người đã đoạt giải nhất trong năm 1937 về môn khoa học này. Bản thuyết trình của ông đã từng được trình bày trong hội nghị hàng không quốc gia Pháp năm 1946-1947 trước các kỹ sư Pháp thảo luận về hoạt động của thử bom bay V-2. Dưới đây chúng tôi trích dịch vài đoạn chính trong bài « Lên cung trăng » của tác giả đăng trong tạp chí « Echo » để cống hiến bạn đọc thân mến. Đây là những lý thuyết thu lượm được sau những cuộc thí nghiệm của khoa học chứ không phải là những câu chuyện viễn vông của những bộ óc thích mơ trăng, mơ gió...



Hỏa tiễn lúc bắn lên cung trăng

26

CHÚNG TA CÓ THỂ LÊN THĂM CHỊ HẰNG ĐƯỢC KHÔNG ?

NẾU như chúng ta liệng thẳng một quả cam lên không thì chúng ta rất hy vọng quả cam ấy lại rơi xuống mũi chúng ta.

Tại sao lại có chuyện kỳ khôi như thế? Giảm dị lầm. Quả đất tác động lên quả cam một sức hút cũng tỷ như thời nấm châm.

Chúng ta với bảo quả cam không ở yên một chỗ. Quả cam cũng tác động lên quả địa cầu một sức hút nhưng lần này sức hút ấy lại quá nhỏ.

Với thí nghiệm trên đây mà nhà bác học Newton đã tìm ra định luật về sức hút. Cũng nhờ sức hút mà một vật trên quả đất nặng 1 ki lô thi trên mặt trăng chỉ nặng 166 gờ ram và ở mặt trời lại nặng đến 28,04 ki lô.

Theo luật hấp dẫn của vạn vật thì một ngày kia, chúng ta có thể xa quá đất chúng ta ở được.

Một hòn đá, chúng ta liệng đi và đá rơi xuống. Đá rơi xa nếu chúng ta liệng mạnh. Như vậy cũng có nghĩa là khoảng cách hòn đá càng lớn khi khởi đầu thì chúng ta dụng sức phải cảng nhiều.

Một bài tinh giản dị thấy rằng muốn liệng một hòn đá cao lên 15 thước, khởi đầu phải ẩn một sức nhanh 20 thước trong một giây, muốn liệng cao lên 50 cây số, phải ẩn một sức nhanh là 1000 thước trong một giây.

Và muốn vượt đến mặt trăng, hỏa tiễn của chúng ta trong bước đầu phải vượt 11.075 thước trong một giây.

Những tầng không khí mà chúng ta sẽ vượt qua

Tầng không khí trên đầu chúng ta tương đối cũng mỏng thôi! 1000 cây số. Ngoài đó là khoảng chân không. Nhưng nếu đã hiểu thấu lớp màn mỏng đó là chúng ta đã đạt đến 3/4 (ba phần tư) dự tính của chúng ta.

25 cây số đầu, không khí tương như khô và không thay đổi. Lên cao đến 30 cây số, nhiệt độ xuống dưới 50 độ. Giữa 25 và 40 cây số có một mảng o-zon che chở cho chúng ta khỏi bức xạ tử ngoại của mặt trời. Theo những sự khám phá mới đây thì giữa khoảng 48 và 60 cây số có một vùng hết sức nóng, nhiệt độ lên đến 75 độ.

Sở dĩ có nhiệt độ cao là vì lớp

Sưu tầm của GIANG TÂN

o-zon thu hút sức nóng của mặt trời. Lên đến 80 cây số, nhiệt độ lại xuống dưới không độ 70 độ. Giữa 80 đến 120 cây số, khí hậu lên đến 100 độ trên số 0. Từng không khí thứ hai này là lớp bị ion hóa (ionisation) nên lại tiếp tục tỏa sức nóng. Chúng ta thấy rằng vượt 100 cây số trong bước đầu cả là một vấn đề.

Trước hết phải chọn ra thứ kim khí để đóng tàu, phải định rõ thân hình của tàu, và nhất là phải nghĩ cách chia ngăn nhiệt độ bên ngoài và trong tàu.

Ngoài 1.000 cây số cũng chưa phải là biên giới của tầng không khí của chúng ta. Ngày nay, người ta quyết các khoảng sao không phải là khoảng không mà cũng không phải chỉ toàn là khí « e-te » mà là những nguyên tử và phân tử.

Trước khi du hành lên cung trăng, còn bao nhiêu các vấn đề phải đem ra bàn cãi. Có những vấn đề đem bàn ở dưới mặt đất được, nhưng còn biết bao chuyện chỉ biết rõ được sự thật khi chúng ta vượt đến khoảng không ấy. Làm sao nhiệm vụ phiền phức ấy chúng ta phải nhớ đến phương tiện: hỏa tiễn.

Cơ thể chúng ta lúc lên thương tầng không khí sẽ như thế nào?

Cơ thể chúng ta thường quen với sức nhanh là 0 gờ ram. Lên thương tầng không khí, cơ thể chịu sức nhanh là 4 gờ ram. Quả tim lúc ấy bị giãn ra để dẫn máu lên phía trên và máu lúc ấy nặng gấp lên 4 lần. Chúng ta bị bất tỉnh và nếu cuộc thí nghiệm kéo dài, quả tim sẽ rò rỉ hết máu. Tình trạng ấy thường đi theo sự mất hẳn cả ý thức.

Lại còn một tình trạng ghê sợ khác nữa là lúc máu bị đông lại rồi chúng ta cảm thấy đau đớn và lùng, tâm thần rối loạn. May thay còn có một vị trí sau đây xem ra thuận lợi để giữ việc lưu thông của máu, đó là cách nằm thẳng người xuống. Năm như vậy cũng không làm cho máu không đông đặc lại được. Nếu chúng ta nhìn xuống nén nhà, máu sẽ bị đông ở nơi bụng,

và nếu chúng ta nhìn lên trần, máu sẽ đông ở lưng. Muốn máu chảy điều hòa phải thay đổi cách nằm luôn luôn, do ở một cái máy chuyên động giữ cho ta.

Những tình trạng lạ lùng xảy ra trong một chỗ thiếu trọng lực

Đặt ví dụ: Chúng ta liệng cây viết chi lên không, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên thấy cây viết cứ lơ lửng ở chỗ chúng ta buông ra như đinh chặt vào một sợi giây vô hình. Chúng ta lại cầm những vật nặng hơn rồi cũng buông ra như vậy, vật ấy cũng không chịu rơi xuống đất. Ở trên thế giới này, sức nặng mọi vật là con số không. Bọt xà bông và hòn chí buông ra vẫn nằm yên một chỗ.

Chúng ta cũng thế, chúng ta không thể tránh được cái luật ấy. Cứ chỉ của chúng ta không nên quá mạnh vì như vậy chúng ta sẽ chạm vào thân hỏa tiễn. Nếu hấp thụ chúng ta cử động, thân hình của chúng ta sẽ bị bắn lên trần rồi chúng ta lại bị trả xuống nền nhà, rồi lại lên trần... cứ mãi mãi như thế nếu như chúng ta không níu chặt vào nền hỏa tiễn nhờ ở những miếng nam châm gắn vào tay và trên nền hỏa tiễn. Chúng ta dụng vào vật gì là vật ấy chuyền động ngay: lọ mực sẽ rơi từ trên xuống rồi lại bị bắn lên mà không đỗ mực, chén dĩa tung lên rồi hạ xuống rồi lại tung lên... cứ như thế không bao giờ ngừng.

Nếu như chúng ta không cột chặt những đồ vật vào vách, vào nền nhà, hoặc vào trần nhà thì không bao giờ chúng ta giữ lại được các vật ấy. Điều quan hệ hơn cả, là tâm thần chúng ta bị hỗn loạn nên chúng ta không còn để ý gì đến máy móc của hỏa tiễn nữa. Chúng ta có cần ngồi lại trên ghế không? Cũng không cần. Chúng ta có thể dùng đôi cánh tay của chúng ta như vây của con cá vây. Một cái giường không có lợi bằng một cái bàn. Vì chúng ta chỉ ngồi lại không lèo một giây, lèo giường lại bắn chúng ta lên trần và làm cho chúng

ta bị thương nữa là khác.

Chúng ta khát. Chúng ta cầm bình rót nước ra ly. Nước không chảy ra. Rồi chúng ta cũng không thể nào đặt bình nước vào chỗ cũ. Chúng ta đặt bình lên bàn. Bình bị chạm, nước bắn lên và dọng lại lơ lửng trong không khí. Vậy muốn uống nước thì trước lúc khởi hành, chúng ta chứa nước vào thứ bình bằng cao su, khi khát, chúng ta ép bình để nước bắn thẳng vào miệng.

Chúng ta muốn đun một chút nước sôi ư? Trên mặt đất, chúng ta làm công việc ấy chừng 10 phút, ở đây phải mất ít nhất 24 giờ, có khi hơn nữa. Nếu lỡ may một hành khách rơi ra ngoài thân hỏa tiễn thì cũng chẳng bị quái đắt hay một hành tinh nào khác hút đâu nhưng cái thân hình ấy tiếp tục chuyển động cạnh hỏa tiễn, đi một sức nhanh như hỏa tiễn nhưng ta có cảm tưởng như ta nằm lại một chỗ...

Biết vậy chắc không còn ai dám nghĩ đến việc lên viếng chị Hằng. Tuy thế hiện nay bao nhà bác học trên thế giới đang ngày đêm cặm cụi trước những máy móc tính vì làm những phép tính hàng cây số nhất quyết lên khám phá cho được cái thế giới kỳ lạ kia.

Chúng ta hy vọng một ngày rất gần đây dự định ấy không còn là một ảo tưởng vì rằng chúng ta có đức tin khoa học mỗi ngày mỗi tiến bộ và con người phải ngự trị được cả vũ trụ.

GIANG TÂN



Ở thương tầng không khí không có trọng lực. Sức nặng của mọi vật là con số không. Bọt xà bông và một hòn chí buông ra vẫn lơ lửng giữa không khí. Con người sẽ xử dụng đôi cánh tay như loài cá dùng vây vây.

ĐỜI MỚI số 130



Hộp thư Tòa soạn

Bạn Thanh Hương (Sài Gòn):

Đã nhận được mấy bài phỏng sự của bạn. Cám ơn.

Bạn Trần Lập Sơn (K.B.C. 4191):

Hoan nghênh tôn ý của bạn. Chúng tôi cũng đã nghỉ như bạn. Bạn xem B.M. số 114. Quảng cáo cũng là mạch máu của tờ báo. Bạn hiểu cho

Bạn Ái Việt Hoài Phi (Huế):

Bạn xem lại & Lá thư tòa soạn B.M. số 125. Thân mến.

Bạn Hương Hương (Huế):

Lời thơ của bạn nhẹ và nhiều hình ảnh đẹp. Nhưng 2 câu cuối thiếu xay dựng. Kép biện ngang... • Bạn đồng ý chứ. Chúc bạn tiền nhiều.

Bạn Châu Minh Phương (Huế):

Bạn cứ gửi, nếu khà quan sẽ chiếu theo ý bạn.

Bạn Nguyễn Thu Minh (Huế):

Hoan nghênh ý kiến của bạn. Vì nhiều lần cho ra những loạt bài không kịp thời gian tính nên bắt buộc phải gác lại vài mục thường xuyên. Bài thơ « Thành binh chí » lập lại ý kiến của một vài bài của các bạn đã đăng rồi. Đề tài chưa mới lắm. Thân mến.

Bạn Dương Huỳnh (Phan Rang):

Nội dung đều thay đổi. Cám ơn bạn cho ý kiến. Bạn ấy không ở Tòa soạn.

Bạn Hoàng Anh (S.P. 53.3.83.):

Hoan nghênh những lời phê bình quý báu của bạn. Thân mến.

Bạn Minh Phương (Huế):

Đã nhận được 2 truyện ngắn của bạn. Đa tạ.

Bạn Thanh Truyền (Huế):

Sẽ đăng bài thơ dịch ấy. Thân mến.

Bạn T.X.

Rất cảm kích trước cử chỉ thân mật ấy của X. Hiện nay mình chưa bao giờ viết để trả lại nghề giào trẻ. Thương và lo cho mình quá. Mến nhiều. G.T.

Bạn Mộng Thành (Đà Lạt):

Cảm động lắm. Hoan nghênh. Chúc bạn tiền nhiều.

Bạn Nguyễn Thu Minh (Huế):

Đều nhận dù cả. Cố sự trùng tên như vậy luon. Sẽ chiều ý bạn.

Bạn Bình Đô (Huế):

Thiết tưởng bạn cũng có thể đoán được ai phụ trách điều hạn khắc mắc chử. Sẽ đăng. Thân mến.

Cùng các bạn :

Mình Đoàn, H. Phong (Sài Gòn), Cao Hoài Xuân Thi, Huy Mai, Nhị Hồi, Trần Huyền Linh (Hội An), Văn Linh (Hội An), Hoài Quí (Huế), Tòng Thôn, Huyền Diệu, Tân Kiên, Nguyễn văn Lầu, Nguyễn cứu Đạt (Huế), Hồn Vũ, Tô Lan Chán (Tân Định), Thủ Văn VLONGN, Hiền Lương (Đà Nẵng), Ninh Nam, Tường Phong (Huế), Thanh Lan Võ Ngọc Thành :

Bài của các bạn, đã nhận được. Đa tạ.

Bạn T. v. Lâm :

Về việc diễn kịch phim ấy sẽ có thư riêng gửi bạn. Tiện hơn. « Long dong », « Ly loạn » mới là những vở kịch ngắn thôi. G.T.



CAI NẾT ĐÁNH

Loạt bài phỏng sự « Người vợ lý tưởng » cũng như những bài « Người chồng lý tưởng », được rất nhiều bạn đọc hưởng ứng. Lần này chúng tôi bắt đầu đăng loạt bài của bạn Huy Phương.

« Cái nét đánh chẽ cái đẹp », có lẽ cũng là ý kiến của một số đông thanh niên trong việc chọn người lý tưởng. Hướng ứng những bài về « Người chồng lý tưởng », chúng tôi lại nhận được phỏng sự ngắn của cô Tiều Túy.

Đời Mới là nơi đến đan chung, tòa soạn ước mong sẽ còn nhận thêm những ý kiến khác của các bạn gần xa góp vào thiên phỏng sự này.

L.T.S.

Trăng đúng giữa mùa, chị Hằng duyên dáng quá, dễ thường ngày xưa Lý Bạch ôm trăng mà chết cũng không phải là phi bô một đời. Thành nội ít gió quá, tôi muốn tìm một chút để thở ở ngoại thành, đi dưới trăng mà « yên tĩnh phi lý thuận » thì còn gì bằng !

Chiếc xe đẹp đang băng băng chạy qua đường Trần Hưng Đạo, đèn đốc cầu Gia hội thì có tiếng gọi, tôi giật mình ngừng xe lại. Châu, anh chàng này có lẽ cũng đồng bệnh với tôi chàng, ai lại chin miroi giờ tối rồi mà còn vắt vẻo đứng trên cầu Gia hội. Một cái bắt tay trái, tôi hỏi dưa :

— Thế nào, lại chán đời rồi à ! Muốn tự tử hay sao ? Châu cười, có lẽ trời đã phú cho anh cái cười hồn nhiên, vui cung cười, buồn cũng cười :

— Đời đẹp như ri, trăng vàng như ri mà tự tử à ! Hơn nữa, lỡ có chết thật đê nước mắt nàng ai lau !

— Ủ, cũng có lý. Trăng thế này, dễ mờ mộng quá Châu nhỉ ?

— Cái đó còn tùy. Đa cảm như cậu thì còn được, chứ với mình thi cũng có lúc, hơn nữa đang buồn đây ?

— Hay lại « vỡ mộng » rồi !

Châu nhìn trăng không cười nữa :

— Đi sát vào thực tế thi hơn Phương ạ ! Ở địa hạt tình cảm chúng mình có quyền mơ, mơ đê mà sống, vì thực tế bao giờ cũng chưa cay cả. Nhưng khi bắt tay vào việc, khách quan mà nói, chúng ta phải nhìn cả hai mặt. Hình thức, lẽ có nhiên bao giờ cũng là cảm tình ban đầu, nhưng muôn duy trì đời sống vững trãi, nội dung chính là cái đáng cần trước tiên...

Tôi ngắt lời :

— Tôi chịu anh, lối này đâm ra lý lẽ. Không biết cô nàng « lý tưởng » của anh thế nào nhỉ ?

Châu cười :

PHÓNG SỰ NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG của HUY PHƯƠNG

— Chắc anh phải đoán rằng tôi cần « nội dung » ở cô ta hơn. Chính các anh đài khi đi trong mộng, nhiều rung cảm bao nhiêu là anh tha thiết bấy nhiêu ! Vì một cặp mắt, một mái tóc, một bàn tay, một nụ cười, các anh có thể đem nó đến một tình yêu lý tưởng. Tôi lại khác, tôi không thể « nghệ sĩ » như thế được. Không phải tôi đâm ra chua cay hay là tì mỉ với ái tình, nhưng anh ạ muốn cho « ái tình » vững vàng và có thể đem lại nhiều hạnh phúc hơn, chúng ta phải đào sâu « nội dung » của người muốn yêu. Nói thế tức là tôi muốn nói đến tình tình vậy.

Sắc đẹp cho anh thiện cảm bên ngoài buổi sơ giao, tình tình sẽ cho anh một đời sống đầy đủ. Hơn nữa người ta không thể đẹp mãi bao giờ. Khi anh yêu anh cần đẹp, nhưng khi anh sống, nghĩa là anh lập gia đình anh cần cái tình tình của người vợ.

Một trăm gia đình đồ vỡ, đâu có phải sự phân chia vì sắc đẹp mà do cái di hại của tình tình mà ra cả. Trong khi thằng con trai chúng ta có cái bồn phận đem lại hạnh phúc cho gia đình thì người con gái, đối với gia đình bồn phận họ bao giờ cũng nặng hơn cả.

Người vợ, người mẹ. Theo tôi gia đình cần người đàn bà đẹp tình hơn là đẹp sắc. Nếu người vợ có — nói tương đối thôi nhé — xấu đi nữa, mà tình tình hiền dịu, biết sống thi hạnh phúc gia đình vẫn cứ có như thường.

Châu nghĩ một phút có lẽ để cùi xuống nhìn những chiếc đồ từ hàng Bé đang cheo ra phía chợ Đông Ba. Tôi thi đang nghĩ đến chữ « đẹp » vỗ vai Châu.

— Tôi lại anh, bây giờ nếu Chung vò Diệm đầy đủ tình nết di nữa đem đổi lấy Hằng Nga duyên dáng, mà theo anh, xấu tính di nữa, anh có bằng lòng không ?

Châu có vẻ lưỡng lự vì sự « tản công » bất thính linh của tôi. Trong lòng anh ta, có lẽ cũng một hình ảnh đẹp nào hiện ra, dấu hiệu :

— Tôi đã bảo rằng tương đối, sở dĩ cái sắc đẹp không tạo được hạnh phúc nhưng cũng nhờ đó, mà cái tình mới thâm. Bảo rằng đời hỏi ở « cô nàng lý tưởng » cả sắc lẩn tài thi thật là khó. Tôi lặp lại, theo tôi cần

tinh tinh hơn, người vợ không đẹp nhưng ít ra khi nhìn một lần, người ta cũng muốn nhìn lần thứ hai.

— Tôi lại « lan công » một lần nữa :

— Chà anh chàng này tham lam quá, muốn nhìn lần thứ hai mà không đẹp nữa thì tôi xin phục !

— Ủ, nói cho vắn vẻ thế, chứ có phải tất cả những người đẹp nết đều xấu sắc đâu. Mà người xấu nhất trong những người xấu, đâu có phải là không thể có một cái gì đẹp. Với tôi, quan niệm như thế tất là khỏi phải mất lòng ai.

Người ta xấu cái mặt, mà đẹp cái tình, anh yêu như thế là cũng đủ rồi. Cái đẹp, cái xấu đều do trong lòng chúng ta mà ra cả, ta yêu cái tình tình, cái lòng yêu làm cho người vợ trước mắt anh cũng đỡ xấu ra.

Thú thật với anh tôi đã gặp nhiều

Người lý tưởng của

« Khoan hò, khoan hòi hò khoan... »

Huyền Châu vừa hát vừa nhai bì ngon lành, hai chân dang đưa trên sàn đì. Bọn chúng tôi ngồi mỗi đứa trên một cành, vừa hái bì vừa tán chuyện ngẫu.

— Chà Châu hòn ni vui đáo đè. Chắc có nàng nhân người lý tưởng chứ gì ?

Châu lém miệng nói : « Cố lè ». Thế rồ, mặt Châu đỏ lên, trông xinh lạ ! Tôi thử dịp nói luân : « Hồi thật Châu người lý tưởng có phải là chiếm của lòng em không ? Cả bọn cứ g cười rõ lên. Thôi đẹp đê chiếm của lòng em, quái gì ! Hương có vỗ đeo mao nhất bọn, chúng tôi đặt cho cô danh tú là :

* Bé bò trưởng bộ đeo mao. Nghiêm nghị Hương đáp : « Các cô đừng hiểu lầm đấy. » Rồi mắt Hương nhìn đâu đâu.

Tôi không muốn Hương dài dòng về vấn đề ấy vỗ cái ngong :

— Thôi cái đó miễn bàn, nay tôi muốn biết quan niệm các cô về người lý tưởng ra sao nào ?

Tâm đang khéo đì, vội đáp : « À đê ăn miếng đì đã hý ! Tâm chơi khăm làm cả bọn cụt hưng, rồi giận Huyền Châu thúc : Nói đì cho nghe vối.

— Ủ thì nói, Người lý tưởng của Tâm vở hình thíc, trước hết đầu không chải lông không mói « đít vặt » « tango » khống tóc quên đê phủ xuống trán cho cô vở « Xuân Diệu » khống « bôp bôp » gì hết. Chàng tôi cười vang : « Ủ ». Tâm nói hoy đấy, đòn ông họ không thích đầu tóc uốn, thì mình cũng chả thích chi đầu mối của họ... Thế mà họ chưởi đầu tóc uốn dữ quá ! eo ôi ! vừa vừa chứ ! Tâm nói tiếp cho mà nghe.

Có TIỀU TUY

CHẾT CÁI ĐẸP

thiếu nữ, nói xấu thi cũng quá đáng, nhưng không đẹp — có rất nhiều đức tính. Được quen và dần dà thấy mến, lúc bấy giờ trong mỗi câu nói, mỗi cử chỉ, tôi tự nhiên thấy cô ta không xấu nữa mà đã có một cái đẹp gì àn náu bên trong. Gió mát rượi, có lẽ thấy lành lạnh, Châu đứng sát lại gần tôi cho câu nói được ấm cúng hơn, và cũng để cho « thiên hạ » đứng ai nghe được « câu chuyện lòng » của chúng tôi :

— Dạo này tôi đâm ra hoài nghi tất cả các người đẹp. Với tôi, tôi muốn tìm hiểu « người ta » rất nhiều và rất nhiều mỗi khi đặt tâm hồn ta vào mỗi tình ấy. Một cách có thể nói là sẽ không ngõ ngách về sau, là tình yêu phải có cái giai đoạn chưa yêu. Giai đoạn ấy chúng ta sẽ tìm hiểu « người ta » nhiều, và một khi yêu, chúng sẽ không bị vấp váp hay thất vọng nữa vì tất cả tình tình đều biết trước cả rồi, không bao giờ có sự ân hận về sau cả.

Thế nghĩa là tôi muốn đòi tình bạn ra tình yêu, tình yêu ấy sẽ vững vàng hơn...

Tôi chộp lấy ngay :

— Tôi chắc rằng chả cô nào dám làm bạn với anh khi nghe câu nói ấy.

Châu cố cãi :

— Một ví dụ thôi để cắt nghĩa rằng nên tìm hiểu người ta trước khi yêu. Anh nên nhớ rằng người ta biếu nhau chìa thấu đáo mà đã lập gia đình là một mối hại không ít. Và anh có thể « vỡ mộng » như thường.

Tôi từ địa hạt tấn công sang thế thủ, cố « chất vấn » đã đưa Châu đến chỗ đầu hàng » về sau :

— Hùng hồn lắm ! Có lẽ anh đã tìm hiểu nhiều về tình tình và thế nào « lý tưởng tình tình » nào đó cũng đã lọt tâm tư rồi chứ ! Tiếp di, cho biết tình tình của « cô nàng lý tưởng của anh » ?

Bôi mắt Châu nhìn xa hơn một chút, chậm rãi :

— Trước hết phải nói đến sự vui linh. Tôi thiết tưởng một người đàn bà đã xấu mà « dung chó đá mèo » thì chả ai dám mơ tưởng. Có gì đẹp bằng một gia đình vui vẻ từ sáng đến tối. Nghèo, giàu đều không quan hệ. Cùng khổ sở với nhau, chia sẻ hoàn cảnh với nhau, áy nái thật là lý tưởng.

Người đàn bà, đối với gia đình, không có quyền bắt mẫn mà phải vui vẻ luôn luôn. Có thể ông chồng mới đỡ khổ những lúc đã mệt nhọc ngoài xã hội trở về.

Thứ nhì là biết sống, nghĩa lại cũng phải « thực tế » như tôi. Suốt cả

cuộc đời lấy nhau không phải như tuần trăng mật mà phải dùng chạm với bao nỗi khó khăn vì vậy người đàn bà phải nhìn bồn phận. Khéo léo, mèn dè đó là đức tính khả dĩ có thể sắp đặt được gia đình. Nếu lấy các cô ấy về để ngồi dùa móng tay, chải tóc, phấn sáp ăn diện thì người đàn bà ấy chưa phải là người đàn bà vậy. Tôi không có quan niệm như các cụ xưa là bắt con đầu phải gánh xác hết công việc gia đình, nhưng cũng đừng nên thái quá ! Tôi đã thấy nhiều cô bô những cử chỉ khó chịu khi gặp một sự ngắn gọn của kẻ hành khát để kêu nài từ tâm của người ấy. À... và tôi ghét nhất là kiêu kỳ, nhất là lúc còn thiếu nữ. Các cô có quyền thế « con cha, cháu chủ » thường có những tình này, đẹp cũng thế, các cô đâm ra khinh rẻ bọn đàn ông trung lưu mà chỉ mơ những tiều tư sản. Ngày nay nhà lầu, xe hơi, kẻ hầu người hạ, như thế với tôi cũng là... đê bô.

Thôi, ngàn áy dù rồi. Phương ạ, đừng nên đòi hỏi một cái gì tuyệt đối cả.

Câu chuyện đã dài, nhưng thế vẫn chưa đủ, tôi hỏi :

— Có một điều quan hệ nhất là vẫn đê ghen mà anh quên không nói đến !

— A, mình đã làm nên nồng nỗi nào mà người đàn bà phải ghen. Ghen hay không chỉ tại mình mà ra cả. Anh cho đừng đắn, chừng mực lấy cuộc sống đừng mơ tưởng nhiều mà chia sẻ lòng anh ra thì « người ta » làm sao mà ghen được. Hơn nữa, « lòng đê đàn bà », tôi không trách. Có yêu mới có ghen anh ạ.

Tôi mường tượng ra cái đầu tóc đẹp trong phỏng sự của T.M. chất vấn :

— Theo anh, uốn tóc hay không có gì quan hệ ?

(đọc tiếp trang 31)

PHÓNG SỰ NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG của HUY PHƯƠNG

29

NHÂN BẢN MỚI * Hà Việt Phương * NHÂN BẢN MỚI

**Chủ Nghĩa Xã Hội
ở Nam Tư**

NGUYỄN NHÂN HIỆN TRẠNG

NGA SÔ

CÓ HIỀU rõ thực trạng của Nga Sô thì mới thấy được rằng: ở nơi « thiên đàng Đỏ » ấy, C.N.X.H. đã bị xuyên tạc đi tới mức nào, và nếu ở Nga Sô còn có Nhân Bản thì nền Nhân Bản Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế quả là một nền Nhân bản phi... nhân loại, hơn thế, đó là một nền nhân bản... vong bần mất rồi.

Tại sao lại dám quyết đoán như vậy?

Tại rằng: Sau khá nhiều cuộc nghiên cứu và phê bình chu đáo về tình cảnh thối nát của xã hội Nga Sô rồi thi các nhà lý luận Nam Tư đã dựng lên được cả một ngành khoa học cố tìm cho ra nỗi mọi nguyên nhân của sự sụp đổ kia.

Luôn trong hai năm, từ 1948 đến 1950, toàn bộ Công tác chính trị của Nam Tư chưa đạt tới hẵn một lý thuyết vững vàng về những lý do của « chủ nghĩa » Sít-ta-lin. Tuy đã có nói tới thái độ « khiêu khích, sa đọa, kiêu hăng, ích kỷ, khinh nhợn » của bọn lãnh tụ Nga đối với nhân dân, tuy đã có bàn tới sự « phung phí, tham ô, tội lỗi, ý chí phản cách mạng » của chính quyền ở Mác tư Khoa; tuy có rút ra được bộ mặt « xảo trá », tức là chủ quan, của thái độ đảng Cộng Sản Bón-Sê-vic rồi, song phải đợi mãi tới tháng Ba 1950, trong một bài diễn văn tuyên cù của Milovan Djilas, bí thư cục Chính Trị Đảng Cộng Nam Tư, đã phác họa khá rõ rệt một luận án về cuộc tiến hóa của Nga Sô.

Phải công nhận rằng đây thực là một chuyên hướng dứt khoát của nguồn tư tưởng Nam Tư: (1)

« Nhắc lại lời tiên đoán của Mác và Lê nin về hai mối họa lớn sẽ hâm họa giai cấp thợ thuyền và C.N.X.H. thắng thế (một mặt là phe tư sản thất thế, một mặt là phe thu lại ở nội bộ), chúng tôi nhấn mạnh rằng: cuộc phát triển của nền độc tài vô sản, nghĩa là của chế độ Dân chủ Xã hội, có thể theo hai đường khác hẵn nhau: một là C.N.X.H. phát triển đến đâu thì phe thu lại tàn lụi đến đó, hai là phe thu lại mỗi ngày một củng cố lực lượng và hóa thành một đảng cầm tru

(1) Trích trong TẬP SAN CỦA HÀNG AGENCE ngày 20-3-50, số 172.

giá quá thấp và lệ thuộc hóa vai trò của văn hóa và của lịch sử các nước khác; thi hành chính sách phân phối các khu vực ảnh hưởng với những Quốc gia tư

bản; chiếm độc quyền về sự giải thích ý thức hệ Mác và về chiến thuật của phong trào thợ thuyền quốc tế; gây ra bao nhiêu phương pháp mập mờ, đổi trả và vu

khống ở trong phong trào thợ thuyền; sao lảng và khinh nhợn việc khảo cứu về Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, và nhất là về nguyên lý các ông chủ trương nhận sự hợp pháp của giai đoạn giao thời và của xã hội Cộng sản; đánh giá quá thấp sự thỏa thuận của các nguồn ý thức, nhất là nguồn ý thức của đại chúng đấu tranh cho một xã hội mới; xu hướng thù địch thực sự nền dân chủ xã hội, và biến đổi nền dân chủ xã hội thành một nền dân chủ sướng; trù diệt cuộc đấu tranh về dư luận và kìm hãm sáng kiến của đại chúng; xuyên tạc mọi cơ sở triết lý của chủ nghĩa Mác ».

Sau khi phân tách kỹ lưỡng, vi những mối tệ của Nga Sô rồi thì Djilas đã tiến được một bước khá dài, trong Lý luận Nam Tư, nhờ ở sự giải thích về mọi lý do của cảnh sa đoạ kia:

« Bởi nỗi Nga Sô vốn là một nước độc nhất theo C.N.X.H. và, hơn nữa, Nga Sô lại còn lạc hậu, bị bao vây cứng nhắc giữa khối tư bản, đã vây vai trò của ý thức đại chúng, trong cuộc đấu tranh cho sự xây dựng C.N.X.H. trong đối vẫn còn yếu & cũng như các lực lượng cách mạng nội ngoại, thành thử kết cục mỗi ngày ra một từng lớp ưu đãi, đặc quyền của phe thu lại, tạo nên chế độ thu lợi tập trung, tạm thời biến đổi Nhà Nước ra thành một uy lực ở trên cả xã hội.

« Xét qua các sự trạng đó, cần phải nhận ngay rằng mọi điều xảy ra ở Nga Sô đều chỉ là triệu chứng một cơn khủng hoảng của C.N.X.H., một cơn khủng hoảng xảy ra trong tiến trình phát triển C.N.X.H ở Nga Sô thôi. Cơn khủng hoảng không phải là chỉ bắt đầu bằng quyết nghị của Cục Thông tin, cũng không phải là kết thúc bằng cái sự cố người lấy lý thuyết giải thích tinh cách và nguyên nhân của khủng hoảng đó, mặc dầu là sự giải thích ấy là điều kiện tất yếu cho việc giải quyết cơn khủng hoảng kia. Quyết nghị của Cục Thông tin chỉ là vị trí then chốt của quá trình đó ».

Nhận định được sâu xa đến như

vậy là vì Djilas đã tìm ra được những lý do của sự phát hiện các xu hướng thư lại và sự thành công của các xu hướng ấy ở Nga Sô, và đề nghị ra cách thức dả phá chúng. Ông viết:

« Có hai sự trạng cần phải được nhắc nhớ tới :

« Thứ nhất là, ngay từ lúc khởi thủy bắt đầu, nghĩa là từ ngày quốc gia hóa các tài sản tư bản thì Nhà nước X.H.C.N. đã nhận điều khiển việc sản xuất và thực ra thi, ở trong lĩnh vực kinh tế, Nhà nước đã thi hành hẳn hoi chính sách độc quyền, mà lại độc quyền trên một mức độ cao rộng và toàn triệt hơn dứt chính sách độc quyền của chế độ tư bản hiện thời nữa.

« Thứ nhì là ở giai đoạn bắc cầu này, theo đà phát triển của các xu hướng chủ trương thiết lập nền thống ngự của phe phái thư lại, các xu hướng này hóa ra tự thành và đại diện cho một định luật của tiến hóa, do đó mới thành ra một hiện tượng ngẫu nhiên. Thế là thôi ! còn cần gì phải có những cố gắng ngoại lệ, còn cần gì phải có một « thiên tài » mới đặt nổi nền thống ngự độc quyền kia nữa. Chỉ cần ruồng bỏ tất cả mọi cuộc tranh đấu có ý thức chống lại các xu hướng kia và biến đổi nền độc quyền, do Nhà Nước đem thi hành ở trong việc sản xuất các tài nguyên vật chất — một nền độc quyền mà không ai chối cãi được là không cần thiết khi còn phải đấu tranh chống tư bản chủ nghĩa, cũng như khi mới bắt đầu xây dựng C.N.X.H — biến đổi độc quyền đó thành ra một nền độc quyền xã hội, nghĩa là đem số dư của sức sản xuất phân phối một cách ưu đãi cho phe phái thư lại thống trị, và tìm đủ cách để cho phe phái này

chiếm độc quyền về mọi ngành sinh hoạt và mọi ngành phát triển xã hội.

« Tuy vậy, muốn trừ tai họa độc quyền đó, muốn thực hiện được nguyên lý của Mác, nghĩa là thực hiện nỗi sự quản lý trực tiếp công việc sản xuất bằng cách tự do tổ hợp đích thân các người sản xuất lại với nhau, thì chỉ cần đem một số phần kháng cự ý thức để chống lại cái đà thúc đẩy đột nhiên của phe phái thư lại thôi, và, như thế, là không còn cho một chính

vì như thế là có thể diệt trừ được chính sách độc quyền diều khiển xã hội rồi. »

Thật là lần đầu tiên ở Nam Tư mới thấy có người công khai đã phá đến gốc rễ « chủ nghĩa ». Sít ta lin : « Chính sách của điện Cờ rầm lanh là ra sao ? Từ đâu nẩy ra các trò « độc quyền » trong khắp các ngành sinh hoạt cụ thể ở Nga Sô ? Tại sao đảng Bón xé víc lại « xuyên tạc chủ nghĩa Mác » ? Những động cơ nào về cơ cấu, về cơ thể, hay nói theo luận điệu kinh điển, thì những động cơ « khách quan » nào đã làm cho phe phái Sít ta lin « lạc đường » ? Cuộc tiến hóa của Nga Sô đã cù vào đâu mà lại kết thúc đến một hiện trạng như kia ?

H.V.P.
(còn nữa)

Hộp thư tòa soạn

Bạn Kiêm Thêm (Huế) :

Thơ « Thành binh » của bạn. Nội dung hơi cũ « Ánh sáng » khá quan sê đăng. Thân mến.

Bạn Hoài Hoa (Huế) :

Hoan nghênh. Sẽ có dịp đăng. Thân mến.

Bạn Thái công Nhiều (Phan rang) :

Vẫn giữ mục ấy thường xuyên. Ba tạ.

Bạn Huyền Lam, Thanh Mai (Hội An) :

Bà nhận dù cả. Đã phue thư. Đợi tin. Thân mến.

Đề được CHÂN LÝ HÓA đời mình nên xem tạp chí

TÌM HIỂU

THÔNG - THIỀN - HỌC

Một cơ quan tinh-thần, đạo-đức, không dâng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá Chân-lý

Giải-quyết nhiều vấn-dề khó-khăn khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì? và Sứ mạng của Ta đối với Ta, đối với Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bào, Công-chức, tư-chức, thanh-niên nam-nữ Nên xem Tim Hiểu Thông Thiền Học.

Bao-quán : 35 đại-tá Grimaud-SAIGON

Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN

Chủ bút : NGUYỄN-THỊ-HAI

Cái nét đánh chết cái đẹp

(Tiếp theo trang 29)

Châu gai tai, có lẽ đã thấy mệt nhiều :

— Phương diện mỹ thuật Á Đông thì có lẽ chiếc đầu tóc mà các anh thường gọi là « mối thơ » dễ chịu hơn. Nhưng một cái mái tóc chả có thể đem lại hạnh phúc đâu, điều kiện ấy không liên hệ mấy đến hạnh phúc Hơn nữa « người ta »... theo thời, ai cẩm đoán được.

Nói nhiều với anh chàng này chắc cũng không tìm thấy một « cô nàng lý tưởng » nhiều tuyệt đối. Tôi hỏi một câu xâ giao « ngoại đê » một chút :

— Thế nào, đê này công việc ở sở thi « ăn hút chờ gi » ?

Anh chàng công chúc trẻ tuổi, ấy mỉm cười :

— Rảnh chán, thiếu chuyện lại dành « cô nàng lý tưởng » ra làm đầu đê thôi :

Đêm đã khuya. Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu chúng tôi. Trên cầu đã thưa thớt « du khách » sương có lẽ đã thấy xuống, tôi nghe lành lạnh ở ngực muốn về. Tôi đưa bàn tay ra, Hiểu ý chầu gắt :

— Hòa bình độc lập rồi, mới 11 giờ hơn về gì gấp. Chưa có vợ mà thế chứ nếu có, e cu cậu 8 giờ tối đã đóng cửa ngõ. Tôi lè lưỡi, « rút lui có trật tự » :

— Tôi phải về tận Cầu Đất, có lẽ ngang Ngõ Môn nhiều ma lâm. Thời chào anh.

Sau cái bắt tay lạnh cả xương, tôi lên xe trở về. Quay lui vẫn thấy Châu tý thành cầu, vẫn vỡ; có lẽ anh chàng đang xây đắp một hình ảnh đẹp nào chăng.

Huế mới hơn 11 giờ, mà đường phố đã thưa thớt người đi. Trên đường về, tôi nghĩ đến « cô nàng lý tưởng » không biết hiện giờ đang làm gì? Nghỉ đến Châu, tôi lại bật cười.

HUY PHƯƠNG



Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ
Thuốc mới, giá rẻ — Tiếp rước vui
về mau mắn.

ĐỜI MỚI số 130

ĐỜI MỚI số 130

CON TÀU nha khỏi đầm đặc, từ từ dừng lại. Một chàng thanh niên lâm thưốc, y phục chỉnh tề xách hành lý bước xuống sân « ga ». Hai gã ngự lâm quân chực sẵn, ngả mũ chào rồi kinh tồn hỏi gã trẻ tuổi :

— Phải chàng ngài là giáo sư Vignerte.

— Vâng, chính tôi.

Linh ngự lâm đỡ lấy hành lý đoạn dẫn chàng trẻ tuổi lên xe ngựa, tiến thẳng tới lâu đài Lautenbourg.

Vị giáo sư khoa học dẫn chàng qua từng phòng rộng của lâu đài, đến một phòng riêng nhỏ, ông tạm biệt giáo sư rời ra khỏi phòng.

**

Ông hoàng Fédétrie với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đậm đàm vào khuôn mặt thâm trầm của Vignerte giọng nói khô rắn :

— Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tài lực của ông có thể hướng dẫn con tôi đến một kết quả tươi đẹp. Có một điều tôi nhắc ông là ông hãy coi chừng với bản tính lảng lơi của nữ hoàng.

— Tôi hứa sẽ làm vừa ý ngài.

Vẫn một khuôn mặt khô lạnh, dày vẻ cương quyết, bí hiểm, Fédétrie hướng về mấy đứa nhỏ :

— Con hãy chào thầy học của con đi !

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, Vignerte mỉm cười hoan hỉ. Như cảm thấy không khí khó thở, chàng đứng dậy, cúi chào ra khỏi phòng. Đêm được vài mũi giây gỗ trên nền đá bóng, bất giác Vignerte nhìn lên, chàng bắt gặp ngay thần hình đẹp như mộng của nữ hoàng. Bà đang lơ là tì tay tèn thang gác. Hai cặp mắt cùng giao nhau. Đầu cửa vào phòng, Vignerte đầm đuổi nhìn « bức tượng thần vệ nữ » bằng da bắng thịt qua liếp cửa.

**

Mọi người đều vận y phục liêm túc, tiếng cười nói vang khắp gian phòng rộng. Ông Fédétrie và phu nhân từ trên lầu chậm rãi bước xuống.

— Nữ hoàng đòi ngài tới :

Vignerte như bừng tỉnh giấc mộng hão huyền, chàng tiến theo người lính, đến trước bệ :

— Tôi giới thiệu cùng người, đây là giáo sư Vignerte.

Aurore nhìn chằm chặp vào gã trai trẻ :

— Không ai có thể dụng chạm tới công việc của ngài. Ở đây có một thư viện nhỏ; đầy đủ phần nào tài liệu ..

Qua một vài câu hỏi, Vignerte lẩn vào đầm đông. Nhạc nồi lèn, Aurore say sưa nhảy cùng viên trung úy hầu cận.

KÖNIGSMARK

(theo tác phẩm của văn hào Pierre Benoit)

Vignerte lộ đầy vẻ giận dữ, chàng đứng trơ như khúc gỗ, mắt đăm đăm rọi theo khuôn mặt lờ là của Aurore.

— Ông nhìn gì mà kỹ lưỡng thế ? Ông không biết là ông đang nhìn vị nữ hoàng bà bá trước đây ư ?

Không kẽ đến lời khôi hài hám vẻ mỉa mai của vị giáo sư, Vignerte lần lần di nơi khác và giận dữ trở về buồng,

bài của DUY MỸ

giọng nhạc vắn bẳng lảng trôi...

Gian phòng hẹp, đặt rải rác vài bức tượng bằng đá mài. Trên mặt bàn có một cánh nở cùng dàn mũi tên. Đích bắn đặt đang xa. Vignerte dương nở bắn hai mũi lạc đích. Chàng tiến lại rút tên. Tên cắm lùt nên chàng cố gắng rút mãi, không để ý đến pho tượng me trên đang lung lay. Rút mũi thứ hai thi pho tượng nhào xuống tay chàng, rớt xuống sàn ván... cánh cửa bật mở Aurore hiện ra :

— Ai cho phép ngài vào buồng này ? Ngài không biết rằng buồng này chỉ một mình tôi được vào thôi ư ?

— Tôi thực không biết. Mong nữ hoàng bỏ qua.

— Nếu như kẻ khác thì đã bị xử trảm rồi, nhưng.. ngài có bắn giỏi bằng tôi không ?

Mũi tên cắm đúng giữa điểm đen trước khuôn mặt ngơ ngác của Vignerte Aurore buồng nô tiễn lại.. Vignerte oán oại ôm lấy cánh tay :

— Ngài bị thương sao ?

Aurore vội vã mở hộp thuốc, quấn quýt lại gần gã trai trẻ.

— Tôi không hề gì.

Tìm ra được bức giác thư mật mã, đếm khuya Vignerte vội vàng lén xuống từng dưới cùng của lâu đài. Chờ đoàn lính canh dạo lên thang lầu, Vignerte, theo đúng bản chỉ dẫn, xoay nắp khoá, vặn từng số một, hết bên này đến bên kia, cánh cửa tự động dần ra. Vignerte tiến vào bên trong. Ánh đèn rơi chiếu, một bộ xương trắng nhợn nằm sóng sượt trên đám tro. Vignerte từ từ tiến lại, vú tay vào đám tro tàn trông mặt chàng sáng lè...

Aurore cùng viên trung úy hầu cận vừa đi săn về, cả hai cùng vui vẻ ngồi ăn uống. Có tiếng gỗ cửa, Vignerte vào, chàng ngó ý muốn nói chuyện riêng cùng nàng. Viên trung úy gườm gườm ra khỏi phòng. Mélusine lẳng lặng ngồi im, mắt đưa đẩy đầy vẻ nhám hiểm. Vignerte trinh bày lại công việc mà mình mới khám phá ra, nàng hết sức kính ngạc, Mélusine mặt vẫn lạnh lùng. Cả hai cùng hẹn nhau sẽ đến sào huyệt bí hiểm này nội đêm nay, Vignerte ra khỏi phòng.

Aurore sai hầu cận sắp sửa quần áo để ra đi, Mélusine nhất định cản lại, Aurore nghiêm mặt nghiêm ràng.

— Đến bấy giờ tao mới biết mày ghen tức, mày dám cản trở công việc của tao.

Aurore dang tay Mélusine vào buồng

Nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê

50, đường Monceaux — Saigon — Tân Định

chỉ xuất bản những sách bô ích và giá trị
Đã ra cuốn đầu :

Tự Học Để Thành Công

Cuốn sách đầu giriòng của các thanh niên-hiếu học

Đón xem :

Đại cương Văn học sử Trung Quốc

* TRUYỆN PHIM MỘT KỲ ĐĂNG HẾT * TRUYỆN PHIM MỘT KỲ ĐĂNG HẾT * TRUYỆN PHIM *

VAI CHÍNH

SYLVANA PAMPANINI
JEAN PIERRE AUMONT

Aurore
Vignerte

thay quần áo, Mélusine ôm mặt sút sùi phai chàng nàng đã yêu chàng trai trẻ (?) Phải chàng nàng muốn giữ lấy trái chim hạnh phúc sắp cao chạy xa bay ?..

**

— Hãy buông súng xuống. Quân luật của nhà binh đâu có cho phép được xử dụng vũ khí khi chưa có lệnh.

Viên trung úy cúi gầm mặt, Vignerte ngần ngại :

— Tôi phạt anh 15 ngày tù vì sử dụng vũ khí không hợp pháp...

Viên trung úy đứng nghiêm rồi quay gót trở về.. Aurore từ từ tiến lại, Vignerte đỡ đần.. hai bàn tay mềm mại đặt vào vai chàng.. Khuôn mặt xinh như mộng sát dần vào mặt chàng.. môi kề môi.. say đắm (?)

●

Tiếng nổ rung rợn phát.. luồng khói đen ngòm tung lèn nền trời xám.. lửa bốc, gạch đổ.. Aurore cau mày.. Vignerte nhào lên buồng.. lửa bốc dần dạt.. gian nhà viên giáo sư già sập.. hầm bí mật, chứng cứ tội ác của Fédétrie tan ra tro bụi.. Fédétrie nhoèn miệng cười trong ánh lửa chập chờn.. mắt Mélusine đưa đầy thăm kín.. một phần lâu đài bị tàn phá tan hoang.

●

— Hãy tránh cho tôi đi.

— Anh vào buồng của Aurore.

— Hãy tránh ngay cho tôi vào.

Việc này liên can đến tánh mạng của nữ hoàng.

— Phải chàng anh đã...

— Phải, tôi đã yêu Aurore.. Nếu anh muốn, ngày mai tại rừng.. sẽ chọn lựa.. một còn một sống đè...

— Được rồi.

— Hãy tiến ra ba phía. Trung úy bên phải Mélusine mé trái. Tôi cần nói chuyện riêng cùng giáo sư.

Toàn thể theo lệnh của Aurore. Tiến được một đoạn vào rừng, Mélusine sói tăm mắt về con đường mà hai người đang bước.

Aurore thi thầm :

— Ngài hãy đứng về phía sau tôi. Thủ dù thường vò sau lưng mình. Lá cây soạt.. Tiếng lèn đạn lách cách.. Aurore dương súng :

Viên giáo sư già loạng choạng ngã lăn xuống chân bàn, Fédétrie mặt lạnh như tiền vứt thanh gỗ xuống bàn..

Sau mươi phút bất tỉnh, viên giáo sư già lảo đảo đứng dậy, ôm đầu nhìn chung quanh.. tiếng lạch tách đều đặn vang vang trong gian phòng.

— Ồ, đây là một trái bom.

Bom giờ vẫn nhảy đều.. lão già gốc xuồng, lịm...

**

— Cả hai cùng rút súng. Hai cặp mắt lạnh đạm rồi vào nhau rồi cả hai quay đằng sau tiến xa năm thước, cùng quay lại.. miệng súng đèn ngòm chỉ chờ tiếng chuông nhà thờ dứt là nhả đạn dồn.. một kẻ chết và một kẻ sống vi.. khuôn mặt hấp dẫn của Aurore từ từ hiện ra sau bụi cây.. Khẩu súng trong tay viên trung úy từ từ hạ :

Phòng khám bệnh :

244 Arras Saigon — Trước thành Ôma

giây nói : 21522

Mỗi ngày sớm từ 8 đến 12, chiều từ 3 đến 6 giờ

Chủ nhật nghỉ

— Đoàn !

Nélusine ngã vật, mắt nhắm. Mọi người xô lại :

— Một tai nạn giết người. Hãy cho xác kẽ bắt hạnh lên cảng đem về lâu đài.

Đoàn người chậm rãi theo sau, chiếc cảng trùm vải đen lẩn vào ô cửa...

— Tại sao lại có tai nạn kỳ lạ như vậy ?

Câu hỏi sang sảng phát ra từ cửa miệng Fédétrie. Aurore mặt danh thép, lời nói rít qua kẽ răng :

— Tai nạn và cái chết này không khác gì tai nạn và cái chết của vị giáo sư già kia..

**

— Bấy lâu nay sống trong tình yêu miễn cưỡng, giờ đây em không muốn mất một giây phút yêu đương nồng nhiệt nào.

Má mịn màng Aurore áp vào da mă dầy dạn của Vignerte, cả hai cùng thủ thỉ, say sưa môi kề môi, giọng nói của Aurore nhẹ như gió thoảng :

— Lần đầu tiên em được hưởng hương vị nồng nàn của tình yêu chân thật.

Cái hôn nồng cháy chưa dứt, cả hai đang oắn oại trong khoái lạc mê hồn thi.. cốc cốc cốc.

Cặp tinh nhàn bén lén rời nhau.. môi Aurore còn nhấp nhô, mắt Vignerte còn si dại ..

Fédétrie lững lững bước vào, mặt vẫn lạnh lùng như tiền. Hắn từ từ đặt bức cáo trạng xuống bàn :

— Đây là tất cả tội trạng của các người. Hãy giữ lấy cái này và tự xử.

Dứt lời bỏ ra khỏi buồng vê mặt

(đọc tiếp trang 39)

BÁC SĨ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung việt Đại biểu
Hội Quốc tế Châm cứu

1) Chuyên trị bệnh đau mắt.

2) Chuyên môn châm cứu — Trị các bệnh khó bằng phép. CHÂM CỨU với các máy y điện tối tân. Bệnh nhức đầu đồng, đau lưng, tê thấp, tê bại, kinh phong, hen siêng, kinh nguyệt thất thường, bệnh tử cung, bệnh bao tử, bệnh âm suy, dương kém, bệnh cam tích; con nit ống xanh lâu lớn.

Phòng khám bệnh :

244 Arras Saigon — Trước thành Ôma

giây nói : 21522

Mỗi ngày sớm từ 8 đến 12, chiều từ 3 đến 6 giờ

Chủ nhật nghỉ

TÀM LẠI CUỘC ĐỜI

TRUYỆN DÀI THỜI THẾ của HÀ PHƯƠNG

XXIX

CHƯA PHẢI THẾ

(20) TRICH TRONG HỒI KÝ của CHÀNG

Bởi vậy, tự kiềm thắt, tôi thấy cái sự vào sinh ra tử hàng ngày của tôi cũng như của hết thảy các mặt chiến sĩ khác, không có gì đáng kể, khi đem so sánh nó với sự hy sinh — về tư tưởng — của bao nhiêu con người, như tôi, đang rutherford bỏ những sợi dây lý trí ràng buộc mình vào với thân phận của mình? Đúng thế, song nhờ có Biện chứng pháp duy vật mà bộ óc của tôi đã được hoàn cải dồn dập, nên hiện giờ, về khía suy nghĩ, cũng như về phía hành động, tôi đã bắt đầu khô đi nhiều lắm, vì tôi đã đỡ phải «lên án mình» luôn luôn về tư dung. Nhưng, làm và nghĩ là một chuyện, có thể dùng lợi khí triết học và khoa học mà xử dụng và điều khiển nổi, chả còn tình cảm, còn sự rung động thì.., đến đây tôi yêu cầu các cấp trên trong đoàn thể cần phải đặc biệt chú ý đến trường hợp của tôi, nghĩa là đến vụ «ác tình giữa Hà và Phương», vụ án gây ra cuộc Tổng kiểm thảo toàn quốc về Quan niệm tuyển ái của khắp mọi đ.c.

Thực vậy, xét ra thì với tuổi đảng của tôi, tuy còn non — năm tuổi, tính từ thời còn là Duy bị (cần nhắc lại rằng: đầu năm 1945, tôi chưa tròn 15 tuổi mà cũng được «tổ chức» là vì, như đã khai ở mục công tác đặc biệt, tôi giữ trọng trách liên lạc với sứ quan Nhật để giúp đỡ phong trào Tống Khởi Nghĩa) — tuy tuổi đảng còn non, song về hoạt động thì, như đã khai ở mục Thành tích đặc biệt, tôi được tuyên dương công trạng toàn Đảng đến ba lượt rồi, thế nghĩa là đứng trên bình diện Hành Động và Suy Luận thì tôi hoàn toàn là một đảng viên gương mẫu, song — quả là chưa bao giờ tôi lại ngờ là ở trong cuộc đời chiến sĩ của mình, tôi lại còn phải dùng đến danh từ SONG (vốn tôi vẫn coi là một danh từ riêng phe tư sản vì song tức là: «nhận để mà chơi»).

Song là: «không dứt khoát», song tức là: «lừng khừng» ấy thế mà lúc này đây tôi thấy cần phải dùng đến văn phong riêng biệt của tư sản đấy! — Song, mãi đến khoảng trước đây đúng một tháng, gặp Hà rồi thì tôi mới nhận chân ra rằng: Con người ta sống không phải chỉ có để mà LÀM mà NGHỈ đâu, không phải con người ta đã sống như tôi và các đồng chí của tôi, luôn một mạch bao nhiêu năm rồi chỉ biết Hành Động và Suy Luận thôi, chả không hề biết (vì không được biết, vì Đoàn thể không cho phép được biết) cái gì là cái Hành Động, cái gì là cái cảm xúc cả!

Giá báo Đời Mới dài hạn ở Nam Việt
và quân nhân (cả cước phí)

| | | | |
|---------|-------|---------|-------|
| 1 tháng | 20\$ | 3 tháng | 60\$ |
| 6 tháng | 120\$ | 1 năm | 240\$ |

Bưu phiếu xin đề tên ông Trác Anh, Hộp thư 353 Saigon

(Còn tiếp — Xem Đời Mới từ số 104)

— TRANG 34 —

THẾ MỚI PHẢI

TRICH TRONG NHẬT KÝ của NÀNG

(20)

— Thế thì từ trước đến giờ chị chưa tủi nhục bao giờ à?
— Sao? Thế là thế nào?
— Tôi hỏi chị: chị làm cách mạng để làm gì nếu không phải là để chống lại chính sách chuyên hóa của bè lũ phong kiến, tư sản xưa rầy vẫn hâm hiếp luôn luôn cả khối óc lẫn trái tim chúng ta... có đúng thế không?

— Đúng...

— Thế sao chị không kêu là chị không chịu được tủi nhục và chúng hâm hiếp tim óc chị? Mái chị lại đi quan tâm đến cái chuyên hâm hiếp ô... ngoài da ấy... Thôi, chị đi ngủ đi!

Kể chuyện xong rồi, thì đ.c. xoa má mình, xong ôm lấy vai mình, đ.c. ấy ghé môi vào tai mình vừa hôn vừa nói: «Câu chuyện ngoài da ấy mà!»

Thế rồi đ.c. ấy đi, đi thẳng, bỏ mình ngồi ngắn trước bàn Tự Kiềm thắt.. cũng còn trình bách.

Lần đầu tiên trong đời con gái, mà lại là con gái đảng viên, mình thấy mình gầy gò người lên vì các thói thịt cũng như các lỗ chân lông của mình thật tinh minh thấy chúng cứ căng thẳng rồi rã ra, ròn ròn, ơn ơn như minh nóng rết, mà lại nóng rết riêng có ở ngang đáy lưng, ở ngực và hai má, khiến cho mình phải mỉm môi và nghiến răng thật là chặt, mới khởi chạy theo đ.c. Bí thư để thết lên rằng: «Tôi cũng còn tàn! Tôi cũng bị Hâm hiếp (dĩ nhiên là ở trong trường tượng) luôn hàng tuần này rồi! Và tim óc tôi cũng bị tu sản, thực dân, phong kiến, để quắc.. hâm hiếp bấy lâu nay.

Song tôi không lấy thế làm tủi nhục, vì... Hà, trong khi vô tình đã bị tôi tưởng tượng ra để hâm hiếp tôi thì đâu còn có phải là «chuyện ngoài da» nữa? đấy là «chuyện tinh thần» vô hình và vô căn nôn tôi không cảm thấy khó chịu, trái lại... càng được Hà «yêu» như thế, tôi càng thấy khoan khoái, nẩy nở, cởi mở... càng thấy thân thể tôi «lớn ra» nhiều lắm! Còn sự hâm hiếp về tâm hồn cũng vậy, lạ quá? Tôi không thấy tủi nhục khi nhớ tới sự ức bách về tinh thần vì có lẽ tôi là hạng duy... vật thực chẳng?

(1)
«Thế là ông anh «giác ngộ» của tôi ông đã giác ngộ luôn cả về quyền lợi.. trái tim của ông nữa, nên ông mới ra chỉ thị buộc tôi phải lột xác, và tẩy não, và «rửa tim» đi dã rồi hãy nói đến chuyện yêu đương, vì đây lời ông trong thư:

(1) Tôi đây bắn thảo «Làm Lại Cuộc đời» thấy bô trống ba trang giấy trắng, nét chữ hoen ố mầu máu tím bầm, khiến người chép lại không đoán ra rõ nghĩa được.—H.P.



VIII

T HƠ quay vội đi để dấu nỗi lòng đang biến đổi, nhưng Phong vội thấy, chàng vội hỏi:

— Sao Thơ lại khóc? Thơ giận tôi ư?

Lần đầu tiên Phong bỗn chửi cô. Thơ quay lại, mắt rưng rưng, môi mấp máy:

— Vì... lâu nay.. Thơ hằng mong đợi người bạn học của ba năm trước, đợi.. Phong..

Nói được đến đây, nàng gục vào vai Phong khóc nức nở, Phong vuốt những sợi tóc lỏa xòa xuống vai, chàng khe khẽ tiếp.

— Thơ ơi! Chúng ta hãy tạm dừng những mối tư lòng để làm những công việc thực tại đang chờ chúng ta giúp sức, chúng ta đừng làm mềm yếu lòng nhau. Phải can đảm lên, can đảm hơn nữa Thơ ạ, đường đời đầy trở ngại, chúng ta vui lên để sống, ngày mai thành công hấy nên nhặc lại tình nghĩa cũ.

Như được một liều thuốc bồ tinh thần, Thơ đỡ thốn thót, giọng nàng nhỏ:

— Thơ biết vậy rồi, Thơ có ngán Phong tiến bước đâu, nhưng Phong ơi! Phong phải hiểu lòng người chờ đợi nó đau khổ biết chừng nào, khi gặp được thì nguồn an ủi đó lại xa ngay, Phong ơi! Phong hiểu cho Thơ chỗ đó. Phong đừng hiểu nhầm. Phong ra đi, Thơ ở nhà sẽ chăm sóc bõ mệ già thay Phong. Thơ sẽ hoạt động cho phụ nữ, nhi đồng, Phong ra đi. Thơ đợi..

Giọng nàng nhỏ dần rồi tắt. Phong cúi xuống hôn vào đôi môi dịu dàng của Thơ, giọng nói trở nên tha thiết.

— Em chờ anh nhé, chờ một ngày mai...

Cảnh vật lảng xuống, nàng rung rinh trên cảnh cây, một anh gà trống mào đỏ chót, mắt mờ màng, và chân bòi đất cục cục gọi mái, một chị mái tự dảng xa, nặng nề chạy đến, quấn bên anh trống đỏ, giọng Thơ nhẹ nhàng như hơi gió thoảng,

— Nâng lên cao rồi, chúng ta về thôi...

CÀNH VIII

MÂM cơm đặt giữa phản, toàn là những món ăn nơi thôn giã: canh cua, ếch sào, mít đĩa rau muống luộc bên hai bát nước rau dành me hồng đỏ. Ông Cả và cụ Phong, ngồi xếp chân vành tròn đối diện nhau, cụ Cả lên tiếng.

— Đề cái Thơ đâu rồi nhỉ? Lên sỏi cơm chứ. Cậu

ĐỜI MỚI số 130

Thân gửi những thanh niên đang kéo lê kiếp sống hoang mang và bế tắc trên mọi nẻo đường của đất nước. — DUY SINH

Phong ngồi lên dày, chờ người nhà cả, bác cất chén đi, nhâm dần đi thì vừa chừ. Gọi là dùng tạm mấy chén rượu nhạt. Cậu Phong uống ti rượu nhẹ.

Miệng nói, tay ông nâng chén. Phong không uống được rượu, đưa bát cho Thơ sỏi cơm.

— Cậu Phong uống ti rượu cho ấm bụng chừ.

Cụ Phong đỡ lời con :

— Thời bắc mặc cháu, nó không quen uống rượu đâu, đè nó ăn cơm thôi.

— Thời so dưa cho cậu ăn cơm con xuống mồi đè lên đi, góm khiếp, cỗ bàn gi mà cứ lip ở dưới ấy thôi.

Thơ thoăn thoắt so dưa, rồi đỡ bát Phong, miệng cười tủm :

— Con sỏi cho cậu đầy thế thi và chấm mũi mắt.

Thơ cười rúc rich tiếp lời bố :

— Sức con trai mà ly, thày cứ đè mặc cậu ấy.

Phong biết là Thơ trêu mình, chàng nâng bát và cơm, đè mấy hột chấm mũi, Thơ cười đến chin rử cả mặt, ông Cả mắng :

— Con gái gi mà cười khiếp thế.

Cụ Phong đỡ lời Thơ :

— Bác đè cho chúng nó vui một tí, mấy năm nay không gặp nhau, tuối chúng chỉ có cười thôi mà ly.

Cụ Cả rung tít đùi, mặt cụ đã hơi hồng, men rượu thấm vào làm da thịt cụ tươi hàn lên, trông còn khoẻ như trai mười tám vậy. Cụ khẽ khà.

— Ấy chỉ hôm nay mới thấy nó cười thôi đầy chả bù với mọi ngày cây rặng cũng không nói.

Thơ thầm nghĩ :

(đọc tiếp trang sau)

chuốc ho trái nhỏ
PECTO-CHERRY





đủ hàng : NHÌ - NHẤT - NGANG
214 DIXMUDE - SAIGON



Đừng lây lát nữa !

SỨC KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG / HOÀN

CỦU LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và
thích làm việc hơn trước

CỦU LONG-HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC VỎ-DÌNH-DÀN-CHOLON



LOẠN ● tiều thuyết của Duy Sinh ● LOẠN

— Mọi ngày không cười vì mặt trời chưa mọc trong tâm tư mọi ngày chưa vui được vì còn sống trong chờ đợi. Hôm nay cười vì bình minh hé nở, ngày tái hợp đã đến.

Cụ Phong cũng đã ngà ngà say, miệng lắp bắp.

— Bác sắp có cháu bé rồi còn gì. Đã ai bắn tin, dung ngô chua. Lo liệu cho cô ấy mau mau đi thi vía chúa, có con gái nhỡn ở trong nhà, cứ như cười lầu voi đỗ ấy thôi.

Ông Cả rung đùi mạnh hơn nữa, vỗ đánh đét một cái vào đùi, nói như phản vua :

— Tôi cũng muốn như bác nói, cảnh con một, mong sớm tối có cháu có chất cho vui cửa vui nhà, nhưng con này là chùa bướng đáy, bác à. Ai lại có ba bốn đám rắp ranh một đám con ông Lý Cựu bên làng Gốm; thằng bé cũng học ở tỉnh, đỗ trung học rồi, đang học ban chuyên khoa, lại con nhà giàu nứt đố đồ vách ra, lại con ông Lý nữa, người ta lại bằng lòng gửi rẽ nữa, thế mà nó nhất định không nghe.

Cụ Phong hoa tay :

— Như tôi thế thì gả phát đi cho xong, con gái thi đặt đầu, ngồi đáy chử, chè mãi rồi cũng phải khen.

Cụ cả gạt phát.

— Ấy chết, nói như bác là « phản động » với tư tưởng nô đầy nhé. Nó đã phá triệt để quan niệm cưỡng hôn, tảo hôn đáy. Nó vẫn thường bảo là chồng nó phải tiến bộ kịp thời, phải hoạt động công tác xã hội như nó cơ. Chứ mang cái giàu sang, phú quý, với bằng cấp ra đề nát ai ở thời đại này.

Cụ Phong kinh ngạc :

— Khiếp chưa, đến ngã người ra được. Thế mới biết con gái thời này nó ghê gớm, như thời chúng mình thi cử tiền của cho nhiều vào là thế nào cũng chu.

Ông cả đắc chí :

— « Còn hơn cho là nhà có phúc mà ly » các cụ hồi xưa chẳng nói thế là gì. À mà này, tôi quên chưa giới thiệu với bác, cháu nó là hội trưởng phụ nữ, cán bộ nhân đồng cơ đáy.

Thơ chin rùi cả mặt mũi, bỏ bát dưa, vùng chạy ra sau vườn, cụ Cả quát theo :

— Mày « xung phong » đi đâu đáy hả, « tiến » vào đây tao bảo.

Phong buồn cười không thể nhịn được nữa, anh bỏ dưa chạy vội ra đằng sau, cười đến chảy cả nước mắt nước mũi. Hai cụ đã thầm hơi men, truyện giày cà ra giày muống. Cụ Cả vỗ vai cụ Phong :

— Con cái thời này rồi đến phải áp dụng kế hoạch phát xít thì mới xong, phải « tấn công » chúng nó mới được, mình mà thủ động thì chết với chúng nó.

Cụ Phong kè vào vai cụ Cả :

— Bác phát biểu nữa đi, bác thảo luận nữa đi, nghe thử vị lâm.

— Bác cạn chén đi, uống nữa đi chử bác :

« Trời đất sinh ta rượu với thơ,
Không thơ không rượu sống như thừa.
Công danh hai chữ mùi men nhạt,
Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ... » (1)

Bác ngâm hay quá, ngâm nữa đi bác. Cụ Cả nhấp một hơi rồi lên giọng :

« Có tiền chưa dễ mà tiêu,
Ham danh lầm kẽ như diều đứt giây.

ĐỜI MỚI số 130

LOẠN ● tiều thuyết của Duy Sinh ● LOẠN

Thương ai cho bạn lòng đây ?

Cho vui hú rượu, cho dãy túi thơ !

Cảnh đời gió gió, mưa mưa,

Buồn trông, ta phải say sưa đỡ buồn... » (2)

Lời thơ như quyện lấy hồn, cụ Phong lấy chiếc dùa gõ vào bát rồi hòa theo, hai giọng trầm trầm hòa vang cả ba gian nhà gỗ :

« Rượu say thơ lại khơi nguồn.

Nên thơ, rượu cũng thêm ngọt giọng tình.

Rượu thơ mình lại với mình,

Khi say quên cả cái hình phù du.

Trăm năm thơ túi rượu vò,

Nghìn năm thi sĩ, túi đồ là ai ? (3)

Giọng hai cụ ngâm dài ra, vừa dứt cụ Phong reo lên :

— Thật tuyệt cú, bút pháp đến thế này là tuyệt diệu rồi, chịu Tân Đà tiên sinh thôi. Nhảm đi chử bác, uống đi, uống thật nhiều đi.

Hai cụ đã say mềm, Phong và Thơ rũ nhau ra gốc mit ngồi.

— Gớm các cụ là đến hay be bét, nói giờ nói đất,

Phong đáp lời Thơ :

— Già rì, sinh ra lẩn đẩn, cũng phải có lúc thế đê các cụ giải sầu chứ, không thì nguyên thấy xã hội thay đổi là cũng đủ muốn chết rồi.

Như hết truyện đê nói, họ nhìn nhau không chớp, trong cái nhìn chưa đựng biết bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu lời nói. Đôi mắt nói giúp người ta biết bao nỗi uẩn lòng.

— Có lẽ hai cụ uống rượu xong rồi đấy !

Phong và Thơ thủng thẳng vào nhà, bước lạo xao trên xác lá cuối thu vàng nuốt rải đầy đường. tà áo nâu non bay phất phơ, cuộn lấy ống quần Phong...

**

Hai cụ mặt đỏ như trái bồ câu, trầm tư súc miệng bằng nước chè xanh sánh đặc. Rượu đã thấm vào da thịt, hai cụ ngây ngất, đầu lắc lư, những sợi tuyến đỏ nổi lên nhẳng nhít trong đôi mắt ướt. Cụ Cả rít một hơi thuốc, nói trong lán khói :

— Vào đây uống nước cậu Phong, xem chân vườn trước rồi chử, mai kia về đây ở rồi tha hồ mà ngoạn cảnh.

Quay lại cụ Phong, ông Cả tính đốt ngón tay :

— Hôm nay mồng hai, ngày mai mồng ba, ngày kia, phải rồi ngày kia bác cho dỗ sang. Minh bác cả ba gian này thôi mà.

Cụ xoa tay cười lớn :

— Mấy khi ly loạn được xum họp, âu cũng là điềm trời run rủi. Đề tôi cho mấy thằng đàn em sang giúp bác mang đồ đạc.

Cụ Phong xua tay :

— Có cái chết gì đâu, phiền bác quá.

— Phiền phirc gì, cái thơ đâu, vào bảo chủ Tư chủ Năm ra đây thầy bảo con.

Hai thanh niên lực lượng, nước da bánh mật từ trong nhà bước ra, chắp tay chào. Cụ cả vỗ vai anh Tư :

— Hai chủ ngồi xuống đây nói chuyện :

— Cụ dạy gì à.

— Đây cụ Phong, người nhà người cửa, ngày kia dọn sang đây ở, các chủ liệu giúp được cụ một tay trong công việc chuyển đồ đặc không ?

(đọc tiếp trang sau)

(1, 2, 3) : Tân Bà văn vận, tập I (Nguyễn khắc Hiếu)

ĐỜI MỚI số 130

F. LOUIS

Cours de DANSSES & Claquelettes

Lớp KHIÊU VŨ
và THIẾT HÀI

Do Giáo sư PHÚC
DIỄU KHIỂN
Kết quả mau chóng

95. F. LOUIS SAIGON

Chai Brillantine BOBEL

Tức là xírc dầu thơm thứ quý nhứt



Một người bạn luôn luôn trung thành

Đại tửu lầu
SOAI KINH LAM

496, đường Thủ Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RÁI, MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIÊU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Anh Tư xoa tay đáp mèm mạc :

— Anh em chúng tôi chỉ mong có việc giúp đỡ em là mừng, có nề hà gì đôi chút công xá. Độ bão giờ cùn dồn dập anh em ra tay.

Cụ Phong phân vua :

— Theo như Cụ Cả thì ngày kia tốt ngày, chúng tôi sẽ dọn, cũng chẳng có đồ gì nặng lắm đâu, anh em sửa soạn một người một đôi quang, có mấy cái hòm, với lại vài cái chǎn thôi ấy mà.

Anh Tư nhanh nhẹn :

— Vâng thế thi độ chín giờ sáng ngày kia chúng con sang, nhtrng mà sợ không biết nhà.

Cụ Cả tiếp lời.

— Có cái Thor nó biết, để rồi tôi cho nó dẫn sang.

Cụ Phong đứng dậy xin lỗi ra về, cụ Cả tiễn chân ra cổng. Nắng ngả mầu vàng nhạt rát lên vườn hoa, từng cơn gió se sệt lạnh buốt trong không gian, cụ Cả quay vào, chép miệng :

— « Tháng mười chưa cười đã tối ».

Bóng hai cha con phong ngả dài trên đường làng, khuất dần sau lũy tre xanh rồi mất hút trong bóng chiều. Trên ngọn cây rơm, thấp thoáng vẻ mặt râu râu cô thôn nữ, nàng bỏ roi takım mắt theo bóng chàng trai đang mải miết, nhô dần trên cánh đồng xanh. Gà qué rủ nhau về chuồng kêu cùng cục từng bầy cò trống như bông từ cánh đồng xa bay về ruồi thảng chân sà xuống bụi tre sau nương chè, màu đêm len lén bước phủ mờ khuôn mặt băng lạnh của cô thôn nữ trong nắng quái chiêu hôm.

(còn tiếp)

Xem Đời Mới từ số 123



VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quân y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON



Dầu Cù-là

MAC-PHISU
GỐC MIỀN-DIỆN

QUÁN QUẦN
TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON



SIÊU QUẦN
tửu điểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON

KÖENIGSMARK

— (TIẾP THEO TRANG 33) —

luôn luôn điềm tĩnh.

— Như vậy thì anh phải rời khỏi nơi này lập tức.

— Anh muốn ở lại để chung sức với em có được không?

— Không thể được. Nếu ở lại anh sẽ chết.

Cánh cửa phòng bật mở, viên trung úy trở lại giữa lúc hai người ngồi kề nhau. Mắt Aurore vụt dữ tợn, lồng mày xéch ngược, nàng từ từ đứng dậy :

— Anh hãy sửa soạn ngay cho tôi xe, hoàn toàn bí mật, để dẫn giáo sư rời khỏi nơi hiền nghèo. Anh có nghe theo lời tôi không?

Giọng nói của Aurore có một sức hấp dẫn mầu nhiệm, viên trung úy khe khẽ gật đầu khuất phục :

— Tôi sẽ cố gắng.

Cửa lâu dài sầm tối, Aurore và Vignerte đóng cổ trên xe, viên trung úy mặt đờ đẫn.

— Hãy trao giấy tờ cho tôi, huy hiệu và mũ cho giáo sư.

Vien trung úy làm theo như một cái máy.

— Anh hãy tin tưởng. Hai tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ trả về.

Vien trung úy thều thào :

— Bà sẽ đi mãi mãi!!! Tôi cầu chúc cho hạnh phúc của hai người (!).

Vien trung úy bắt theo như một cái lò xo rồi dừng lại... ngơ ngác nhìn bóng xe khuất dần sau rừng cây,

hai tay dang theo như vừa bị mất một vật quý nhất đời (!).

— Đây kia là địa phận Thụy Sĩ. Chúng ta đang đứng trong biên giới.

Chỉ còn hai trăm thước nữa thôi anh sẽ về tới quê hương... đau khổ biết chừng nào! Đời tôi mới chỉ được tận hưởng một chút dư vị của yêu thương để bây giờ lại nuốt vội dư vang của hạnh phúc..

— Chúng ta sẽ xa nhau đến bao giờ (?) Chúng ta không thể gần nhau được ư (?)

— Thế nào em cũng phải trở lại. Chiến tranh đã bùng nổ rồi. Nhiệm vụ và bồn phận của một nữ hoàng...

— Ngày tái hợp...

— Ôi! Xa lắm!

Mắt Aurore rưng rưng lệ, nước mắt chảy vòng quanh cặp mắt mờ màng của Vignerte... Aurore bước nhanh lại.. túm chặt lấy cổ áo choàng, kéo Vignerte xuống.. môi kề môi... Bỗng Aurore đầy bật Vignerte vụt ra xe.

Chiếc xe lao như tên.. Vignerte bần thần... chàng thét lên :

— Aurore... Aurore ..

Xe mất tích, chỉ còn lớp bụi mù tời tả lá vàng bay ..

DUY MỸ

Giữ cho giày quý Bà mới mãi

Phản HẢI QUANG

trắng, mịn không dính quần áo.

VĂN CHÁNH THƠ XÃ

(Nhà sách và nhà xuất bản) 115 đường Gia Long (sau chợ Sài Gòn — gần ngã tư đường Aviateur Garros và Gia Long)

Căn bản thảo giá trị

Đè xuất bản.

Có các loại sách học

Cho các học sinh như các trường Chasseloup Laubat, Marie Curie, Pétrus Ký, Gia Long và các trường tư từ ban tiểu học, và sách trường Đại học và các ngành chuyên môn.

CHỈ CÀN VÀI HỘP

ĐẠI BỎ

NGŨ TẶNG TÌNH

LA-VẠN-LINH

là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại

Ăn không ngon, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài !

Chỉ cần vài hộp Đại Bỏ Ngũ Tặng
Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon
ngủ khỏe, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biết
mệt. Đó là một kết quả vì đại, nhờ
đó mà thuốc Đại BỎ Ngũ TẶNG Tinh
La Vạn Linh được nổi tiếng nhút.

Tông phát hành

Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON

Có đà bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX

Bạn dẹp thêm và để tắm gội

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :

1.— / gói

BEKINAN Tiên

(Euqueline activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— / hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



ANTIHISTAMINE

CHÚNG ta đều biết cả rằng tất cả các thứ « Protéine » có trong thân thể nhân loại đều gồm thêm một chất nữa mà hình như nó không có nhiệm vụ gì cả tức là chất *Histidine*. Nếu chỉ rút ra một phân tử « Carbone dioxyde » thì *Histidine* sẽ thành *Histamine*, chất rất độc... các đau đớn do vật lý hay hóa học (nóng, rét...) đều là nguồn gốc của *Histamine* bài tiết ra trong thân thể được. Trong lúc đó người ta chưa hiểu đâu rằng *Histamine* có ích gì cho thân thể, nhưng thường trong thân thể đã có sẵn chất « Enzyme » tức là *Histaminase* có mảnh lực trị lại *Histamine*.

Có người nhận định rằng mỗi người đều « Xung khắc » với *Histamine* không giống nhau ; tùy từng « tặng » của mỗi người xuất sản *Histamine* nhiều hay ít tùy sức đề khi dùng đến.

Nếu lấy chất *Histamine* chích vào dưới da thì chung quanh đó nồi một nốt đỏ ; vì các tia mạch máu trương minh lèn, rồi lần lèn lên nỗi rần một đám sô dì có như vậy là vì mảng da của các tia máu nới minh thả các chất lỏng tiết ra ngoài (increased Permeability) kể đó nồi lên một đám tấy đỏ tức là hồi đó các « arterioles » trương minh lèn.

Sau khi chích chất *Histamine* vào mạch máu thì sức dập của máu đang mạnh bỗng hạ xuống một cách rất chóng — các bắp thịt (smooth muscle) sẽ giật máy (spasm) hoặc lợm — nôn — mửa và đi tã — ta sẽ trị các chứng trên đây bằng *Adrénaline*.

Cách đây 15 năm một nhà Hóa học Pháp khảo cứu kiểm ra chất kỹ mảnh lực *Histamine* tức là *Antihistamine* lần đầu tiên.

Bây giờ những chất hóa học tương đương như vậy không hiếm nữa, nhưng công thức khác nhau và mảnh lực cũng khác nhau ở chỗ biểu dương linh hiệu lanh hay chậm, mạnh hay yếu thôi.

Chứng dùng « huyết thanh ngựa » chích cho người cũng như các thứ « huyết thanh » khác để phòng bệnh hoặc để chữa bệnh như nọc rắn độc — và trong bệnh chó đại, v.v lần đầu tiên hình như không có sự công phạt gì cả, là vì « Foreign protein » tức là « protéine » ở ngoài

vào, nghĩa là « Serum » của ngựa ở trong thân thể đang cấu tạo kháng cự chất (antibody).

Chich đến lần thứ hai thì « Protéine » trong « Huyết thanh ngựa » sẽ hòa hợp lại với kháng cự chất mới có việc bài tiết *Histamine*, mà có trường hợp gọi là « anaphylactic (1) shock » biểu dương cho rằng « shua » huyết thanh ngựa (allergy) trường hợp kể trên đây gọi là « Acquired allergy » nhưng các triệu chứng « Choc anaphylactique » tùy theo sự « nhạy » của mỗi người (sensitivity).

Có người thi bị vi :

- 1.— Các thứ ăn như trái cây — trứng — gà — tôm — mực (đồ biển).
- 2.— Lông thú, lông chim — tóc — ong đốt — bò cạp chích — v. v...
- 3.— Nhụy hoa — nước hoa v. v...

Ta thường hay biện luận trạng thái các bệnh kể trên là vì « pathological

conditions » bệnh này bệnh nọ do bởi « Allergy » hoặc vì « Allergy » mà có — mà nào ai đã chắc gì mỗi triệu chứng kể trên đều có « Histamine » xuất sản quá độ lượng ?

Các bệnh xảy ra do nguyên nhân trên đây phần nhiều như là Suyễn (vasomotor rhinitis) — May day (urticaria) trong các khớp xương có các nước tràn vào (effusion intojoints) — diarrhée — vomissement.

Việc áp dụng antihistamine đó có hiệu quả hay không tùy theo người bệnh. Về bệnh Suyễn không hiệu quả mấy, còn thứ Suyễn vì bụi của rơm cỏ khô thì hiệu quả lắm.

Thuốc Antihistamine nếu dùng có điều độ trong các bệnh thi không hại mấy mỗi khi bị công phạt thi có triệu chứng buồn ngủ tùy theo sang của mỗi bệnh nhân, nếu gặp bệnh nhân không chịu nỗi Antihistamine thi

dùng thêm « Amphetamine sulfate » cùng với nhau.

Triệu chứng bị độc của *Antihistamine* cũng chẳng khác chi với chứng bị độc của Barbiturate (poisoning) hiện giờ vẫn chưa kiểm ra được thuốc ky (antidote) chỉ có phương pháp rửa ruột vừa dạ dày v. v. mặc dầu vậy bệnh nhân vẫn cứ chết sau nữa giờ. Căn cứ theo báo cáo cho biết thi có 6 vụ như vậy trong đó 1 trẻ con thấy viên thuốc đẹp ăn ngay vào mười viên.

Một bác sĩ người Úc có chép lại rằng không ngờ thuốc *Antihistamine* dùng cho 3 bệnh nhân của y lâu lăm. Bệnh nhân này lại « anaphylactique » mỗi khi ngừng việc dùng thuốc *Antihistamine* thi bệnh nhân có chứng của « Labyrinthitis » tức bệnh chán ván đầu, trong người bần thần, mà dùng tiếp *Antihistamine* luôn thi chán ván hết đi, còn ngừng thuốc thi chứng trở lại.

Sau bác sĩ leo buộc phải tiếp tục dùng và càng ngày càng rút bớt mỗi ngày mỗi ít mới có thể cứu vãn được chứng quái gở ấy được, và đồng thời cũng nhơn đó mà ngừng dùng thuốc *Antihistamine* được.

Câu chuyện hinh như bệnh nhon nghiện thuốc *Antihistamine*, hoặc dã « lòn » thuốc *Antihistamine*, mà dùng nó luôn cũng làm cho sự cấu tạo *Histamine* trong thân thể sút kém xoong, đó là là một hiện tượng rất hiếm có ; thế nhưng một ông bác sĩ gặp lnôn 3 trường hợp như vậy, nghĩa là còn nhiều trường hợp khác mà chưa ai báo cáo đó thôi.

Ký giã còn nhớ trong một buổi hái mận trong vườn của ký giã, vô tình đẽ một con ong đốt nhầm cổ tay. Ký giã lập đặt uống ngay thuốc « Anthisan » (*Antihistaminique*) rồi sau đó một giờ, chõ sưng vù bị ong châm biến đi.

MOVEINTA thuật

(kỷ sau tiếp)

(1) do chữ *Anaphylaxie* Ana là không phylaxie dễ phòng.



141, Đường Thái-lập-Thành (Chợđũi) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bệnh đàn bà và con nít
Chuyên trị : Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khán binh : Chiều từ 4 đến 7 giờ

thuốc BỔ TIM hiệu HAI ÔNG CHÁU



là một dược phẩm bào chế rất tinh vi, đặc biệt trị TIM YẾU Hồi Hộp, ban đêm ít ngủ vì thiếu Khí Huyết mệt mờ — quý vị dùng trong một tuần lễ AN TÂM ĐỊNH THẦN, ĂN NGON NGỦ ĐƯỢC cam đoan kết quả.

TÔNG PHÁT HÀNH

số 59 đường Dr.Gaillard—CHOLON

Có bán khắp nơi.

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục
TẠI NHÀ KHIÊU VŨ

GRAND MONDE

Do cặp tài tử

ROVITAS
TRÌNH BÀY

TÊ BẠI, PHONG THẤP và tất cả các bệnh do máu xấu
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu 39 Nguyên an Cứ

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ thấy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt trở nên hồng hào, tươi, khoẻ, trẻ vui và mau lén cân - Có đè bán khắp nơi đại lý Ta và Tàu.

10 đồng 1 hộp có cả bột quế

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
l ve đầu TÙ BI

Chủ trị con nít, ho nồng, làm kinh, Bú không tiêu, sinh bụng.

Sãi, dẹp, ghê, lở thui lỗ tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tàu

Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON—SAIGON

**SÂM
NHUNG**

CƯỜNG HUYẾT TINH

Dụng dược phẩm hảo hạng, bào chế rất tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi bổ lại não cân hưng vượng, thêm tuổi sống lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt dễ thụ thai. Khi sanh rồi, Huyết xấu, tay chân lạnh, tê nhức, nên dùng phục hồi sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam Phụ Lão Ấu trưởng phục.

Cường huyết tinh

Nhân « Thần hổ » sống đầy đủ sức lực khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường

Số 69 Br. Gaudot, CHOLON



Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

Người Việt đáng yêu

(tiếp theo trang 14)

Cải tạo xã hội

Cải tạo trong chiến tranh,
Cải tạo trong thanh bình.
Đề chứng tỏ rằng : lịch sử là một
quá trình tranh đấu, tranh đấu để
giải quyết mâu thuẫn Xã hội,
Giải quyết bằng văn hóa — bằng
thanh bình — ;
Giải quyết bằng quân sự — bằng
chiến tranh.

Tai, trong khoảng trên hai t. k. 17,
18 lâm vùng đoạn trường. Người đã
giải quyết mối mâu thuẫn xã hội kinh
hoàng chưa từng thấy, chẳng chít
chưa hề thấy ở trong lịch sử nước
Người. Người đã giải quyết ra sao ?

B. T. T.

KỶ SAU :

MÁU VIỆT NAM CHÁY
trong cảnh rạch đồi sơn hà

Tâm hồn phụ nữ

(tiếp theo trang 18)

này nở khi hai người cùng vui buồn
giống nhau.

— An ủi được một người đau khổ
bày vui cho người khác là một thành
công đối với người đàn bà, giá trị hơn
cả sự thành công về văn chương hay
khoa học.

— Bày vui, xoa dịu nỗi buồn là « khẫu
hiệu » của đàn bà.

Tình cảm hoàn toàn lệ thuộc vào
người khác nên đời người đàn bà luôn
nằm trong sự tình cờ.

Có lợi gì đâu khi phải có đàn con
đè chàm nom, lo lắng, có lợi gì đâu
khi rời bỏ nhà mình, về nhà chồng.
Có lợi gì đâu khi nuôi chó nuôi mèo,
trang hoàng nhà cửa cho bạn bè,
thân minh.. nếu không phải là chỉ
vì người đàn bà đã « vị tha » ? Vị tha
đề rồi phải đem cuộc sống lao vào
gai góc : làm vừa lòng cha, chồng,
con... mỗi người một tình, sao cho
quen thuộc không khí gia đình chồng.

Nào đã hết ! Hôm nay khi chưa lấy
minh, gã trai muốn mình ngày thơ
yêu diệu ; mai mốt khi đã thành hôn
gã trai ấy lại đòi rằng mình phải
khôn ngoan mộc mạc đơn sơ ! Đứa
con khi còn trứng nước không muốn
rời xa mẹ một giờ, nhưng khi khôn
lớn nó lại muốn mẹ đừng quá u àn
cần với nó !

(còn nữa)

Golden Club



BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »



Bảo Nghi An



Thuốc bồ trẻ em

Chủ trị : Trẻ em
gốc ban chưa dứt,
thể chất yếu, èo uột,
thân hình tiêu tụy,
tỷ vị hư nhược, ăn
uống không tiêu,
thường đờ mõ hôi
dầu, bụng và trán
hầm hầm nóng, cam
tích v.v...

Hoàn-cầu Dược Phòng
99 Quai de Belgique — SAIGON
CÓ BÁN KHẨP NƠI

— TRANG 42 —

Giá báo Bời Mới

dài hạn ở Nam-Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

| | |
|------------|------|
| 1 tháng... | 20\$ |
| 3 tháng... | 60 |
| 6 tháng... | 120 |
| 1 năm..... | 240 |

Bru phiếu xin đề tên:
ENG TRAC - ANH
Hộp thư 333 — SAIGON

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhút
47 rue Canton-Cholon

NHÀ LÀM NỆM

LIÊN SƠN

được nhiều thợ chuyên môn
đảm nhận :

Nệm giường — nệm divan — nệm ghế và
các thứ nệm kiều mới

Nệm cũ làm lại mới, giá thật rẻ.

Có giá riêng : cho các anh em binh sĩ
dưỡng đường — học đường — nhà bảo
sanh và các nhà đóng giường —
xà gói đến tận nhà.

41 đường Phan thanh Giản (ngã sáu)
SAIGON

BASTOS
Luxe



MỘT GÓI THUỐC HÀO HANG

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras — Saigon — Điện thoại số 21.133

Lãnh đúc, tiện rèn và làm đồ người các khí cụ và máy móc
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo — CHOLON

Có nhiều món giải trí khêu lồng hiếu kỳ để cả quý khách thành phố

THỜI SỰ TRONG TUẦN



Ảnh những dân di cư vào Nam bằng phi cơ



Cuộc tiếp rước đồng bào di cư tại Đà Lạt



Ngày 22-8, Thủ tướng Ngô dinh Diệm cùng nhân viên Chánh phủ viếng sinh viên đại học Hà Nội tạm trú tại Trường Gialong (Saigon)



Ngày 20-9, Thủ tướng Ngô dinh Diệm thết tiệc trà đài phái đoàn Quốc Tế Kiểm Soát định chiến tại phủ Thủ Tướng



Cuộc trao đổi tù binh đang tiếp diễn ở Việt Trì

Thủ tướng nước Brésil Getúlio Vargas đã tự bắn 1 viên đạn súng lục vào quả tim vào sáng ngày 24-8-54 ở ngay trong biệt thự của ông. Thủ tướng chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ trong đó có đề : « Cảm giận kẻ thù của tôi, tôi đe cái chết của tôi lại. Tôi tiếc rằng không thực hiện được những điều tôi muốn làm ».