

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghệ thuật

ĐỜI MỚI

Ward
APAS
V6
D64+

Số 129
Từ 2-9 đến 9-9-54
ĐẶC BIỆT
52 TRANG

- ✿ TRƯỚC TÌNH THẾ MỚI:
PHẢI XÂY DỰNG V. N.
(NAM) THÀNH MỘT ĐƠN
VI QUỐC GIA KIỀN CÔ.
của THẦN VĂN AN
- ✿ MỘT GIỜ NÓI CHUYỆN
VỚI GIÁO SƯ BỬU HỘI
- ✿ ĐẤT BẮC SAU NGÀY
NGUNG CHIẾN.
một phóng sự lắp dàn
của SONG NHẤT NỮ
- ✿ THỦY SĨ DƯỚI MẮT MỘT
DU HỌC SINH VIỆT NAM.
hồi ký của NAM PHAT

C.L.TRUNG

C.L.TRUNG

Hộp thư tòa soạn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Tương Ngọc Bút Huynh Gang (Huế):
Bạn cứ ziri không ngại. Nếu khâm quan thì
lẽ cót nhiên là phải dâng rồi. Bạn iên theo
đôi Đ.M. để tìm hiểu lập trường và Hướng đê
tài, sáng Tác. Thân mến.

Bạn Hiển Sinh (Long Xuyên):

Bạn đọc xé gần hoàn nghênh loạt bài của
bạn lâm đây. Đã nhận được bài mới của
bạn. Đa tạ.

Bạn Vũ Nguyễn (Sài Gòn):

Đóng ý với bạn sự sơ sát nhà in. Bạn quá
khen, do là công việc của tòa soạn. Thân mến.

Bạn Kim Đạt:

Bài nghiên cứu ấy không tiện đăng Ngoài ý
muốn của Tòa soạn.

Bạn Tâm Kinh (Huế):

Đã nhận được thư và bài của bạn. Đa tạ.

Bạn Nguyễn Thu Minh (Huế):

Rất có thể có những sự lầm lẫn như vậy. Sẽ
cải chính như ý bạn muốn. Đã nhận đủ. Thân mến.

Bạn Xuân Thị Tuyết Lộc (Huế):

Cám ơn lời chúc của bạn. Bạn cũng như các
bạn khác chứ. Rất sẵn sàng. Mong đợi. Cám ơn.

Bạn Dịch Thành (Hội an):

Đúng lâm. Sẽ có dịp đăng bài của bạn.

Bạn Huyền Lam (Hội an):

Đã nhận dù. Sẽ trả lời. Thân G.T.M
Sáng tác nhiều nhé. Tin tưởng. Thân mến.

Bạn Huy Mai (Phương Luân):

Thưa bạn hay. Nhưng khó lòng đăng được
ngoài ý muốn của chúng tôi. Bạn thông cảm
chứ. Đợi loạt bài khác. Thân mến.

Bạn Tạ Ký (Huế):

Bạn cho biết địa chỉ. Bạn có thư ở tòa soạn.
Và bạn Huyền Viêm muốn liên lạc thư từ với
bạn. Thân mến.

Bạn Bùi Thành An (Đà Lạt):

Thơ « Mưa gió » của bạn chàng « nói » được
một cái gì. Đợi loạt bài khác. Thân mến.

Bạn Hải Phương Kim Yến (Nha Trang):

« Quê » đã tái đã cũ. Tìm những cái gì mới
mô hình. Tin tưởng. Đa tạ.

Bạn Mai Băng Phương Huyền Giang :

« Thợ » và « Bên sông » của bạn đã nhận
được. Đúng « tự hào là không viết » nhà. Thân
mến.

Bạn Hoài Anh (Huế):

Đã nhận được bài Bàn về Hồ xuân Hương
của bạn. Rất hoan nghênh. Sẽ đăng thân mến.

Trần Nguyên Linh (Hội an):

Bản phản của chúng tôi mà. Sẵn sàng tiếp
nhận. Đa tạ.

Bạn Hải Vi (Huế):

Đ. M. không quên chú ý đến phần học sinh.
Mong các bạn cứ gửi. Bạn theo dõi để định
hướng sáng tác cho khâu quan. Thân mến.

Bạn Văn Linh (Hội an):

Đã nhận được thư và bài của bạn. Đa tạ.

Bạn Huyền Viêm (Phan Rang):

Chiều ý bạn rồi đấy. Đây trả lời bạn:
1) Vì chưa thuận tiện nên Tin Mới chưa tục
bản được mong bạn lượng thứ cho.

2) Trường Đại học Hà Nội đã dời vào Saigon.
Hiện đang thời gian chỉnh đốn. Chắc sẽ loạn
hỗn lén báo chí vào một ngày nào đã thu xếp
xong xuôi.

3) Vì cố dè tránh chỗ hiếu làm sự hòn hòn
mặt báo nên dè tài tiện hơn.

4) Không ý lời đề nghị ấy.

Chắc bạn cũng đoán được người nào phụ
trách mục hộp thư chí. Biết này thì phải
BEM. nhá. Díp nào ghé tòa soạn thì rõ. Thân
mến.

★ Tôi rất lấy làm hân hạnh và cảm động khi đã nhận được 2 tập « Đời Mới »
số 121 và 124 của quý tòa, với vở viết thư tin ông biết.

Thưa ông, từ ngày tôi được đọc báo « Đời Mới » cho đến nay, tôi đã nhận
thấy xung quanh và tương lai tôi cái gì cũng tốt đẹp, mà vui lòng hy sinh chiến
đấu trong giờ phút này.

« Chính trị có đoàn kết được nhân tâm, thì quân sự mới có chỗ
nương dựa ».

Có nhiều lần tập báo này đến chậm, nhận thấy người tôi không giữ được
sự thăng bằng ông a, nên vừa rồi số 121 không được nhận thấy nóng nảy và cung;
mới viết thư ông, thì đến ngày 29-7 tôi nhận cả số 121 và số 124.

Vậy tôi xin định chỉnh lại là báo đến trễ chứ không phải mất; mong
ông nhận lời cho.

Một lần nữa, chúc ông cùng quý tòa soạn sống mạnh, sống hùng dể làm
tròn nhiệm vụ là: « HÀNH CHẾ MÁU » máu của tất cả những ai là chiến sĩ
V.N., quý ông sẽ dì trước để gieo rắc ý chí chiến đấu, nung sôi lòng dũng cảm,
đồng thời gầy mầm sống tin tưởng vào chính thể Quốc gia với ngày Hòa bình
của đất nước.

Trân trọng kính chào ông

Trung sĩ N. T.

★ Kè cũng khá lùi tôi không gởi bài đến quý báo, vì lẽ tôi đã dì động viên. Nhưng
dù không tiếp tục, nhưng tôi luôn luôn không quên theo dõi học hỏi Văn nghệ
của quý báo, và cỗ vỗ cho tờ « Đời Mới » mỗi ngày mỗi dì đến chỗ đóng bạn
hơn và để cùng chung xây dựng, tò vে cho tờ báo của chúng ta một ngày một
tiến thêm trên văn chương nghệ thuật.

L. N. H.

★ Tuần nào cũng vậy, tôi thường đọc báo « Đời Mới ». Những trang văn nghệ của
quý báo đã làm cho tôi say mê.

Về phần trình bày trang bìa, « Đời Mới » đã đạt đến điểm kỹ thuật khá quan.

Mong « Đời Mới » cố gắng mãi

T.B. (Huế)

★ Tập viết văn cũng là bồn phật của học sinh. Ngoài việc học tập, học sinh
cũng cần phải tập viết, viết để trau dồi thêm tiếng mẹ đẻ.

Mong quý báo giữ mãi trang học sinh để lấn lượt đăng những ý kiến của
những mầm xanh đất nước.

X.T. (Huế)

Bạn H.X.T :

Đã xem « Riêng em gửi mai hình ảnh ». Khả
quan sẽ có dịp đăng. Cám ơn.

Bạn Ngọc Văn (Bắc Liêu) :

Chuyện vui vui. Nhưng dè tài cũ. Mong bạn
gửi cho những câu chuyện vui khác. Thân mến.

Bạn L.V.T. (Saigon) :

Đã nhận được thư và bài của các bạn. Đang
xem. Đa tạ — Chào Thân mến.

« Ngày Hải » đã nhận được — Nhưng
khô đăng được.

Bạn Hoàng Phúc (Saigon) :

Rất hoan nghênh bài thơ dịch của bạn. Nhưng
rất tiếc bài ấy bạn Thanh Nhàn đã dịch rồi.

CHỦ NHIỆM : TRẦN VĂN ÂN
QUẢN LÝ : TRÁC ANH

117, đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán

Điện thoại: 793 Chợ Lớn

Hộp thư: 353 Saigon

CÁC BẠN :
N. Q. V. N. (Hàiphòng), Mộng Thành
(Đà Lạt), Cao Hoài, Mật phái (sóng), Huỳnh
Khanh (sóng), Nhị Hồi. Ví Dân, Trọng Đạt.
(S.P. 4705), Nguyễn Văn Như (Biên hòa),
Hùng Phương Saigon.

Đã nhận được thư và bài của các bạn. Đang
xem. Đa tạ — Chào Thân mến.

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn
117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán.

Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lệ trả lại bản
thảo.

— Bài viết về tòa soạn xin nhớ viết
lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ
riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới
bài.



THIÊN HẠ LÂM KẾ KHÙNG !

KHÔNG phải dè làm cho Bạn kinh hồn. Mà tôi phải nói thiệt rằng
thiên hạ lâm kè khùng. Trong đó không biết chừng Bạn với tôi cũng khùng.

Nếu may mà chúng ta điên khùng giữa đám người khùng điên thì
chúng ta được cái sung sướng là không hay biết thân thế mình. Còn nếu
không may mà chúng ta biết rằng chúng ta là người sáng suốt giữa đám
người mù mờ thì thật là cảnh đày dọa cho chúng ta.

Tôi muốn tin rằng chúng ta không khùng, cho nên mới thấy có người
khùng. Biết mình không khùng không điên mà không sợ cái điên của người
khác là bắt đầu điên tới nơi rồi đó. Cho nên ta cần sợ cái điên của người
để tránh điên cho ta.

Có lần nào Bạn suy luận như tôi chưa? Nếu chưa, xin Bạn chờ bớt
chước, vì suy luận là một thứ bệnh mà xã hội không điên gọi là bệnh ham
lầm thầy dời, hay bệnh ham làm « quân sự quật mò ».

Trời kệ. Tôi đã quen thân rồi, thì tánh tôi chiju, tánh ai tánh ấy có
chứa được đâu. Tôi không khùng, và tôi cho rằng thiên hạ lâm kè khùng.

Không khùng sao người ta đua nhau
. trung bày của cài? Sao người ta giành hơn thua từ lời nói, từ
chỗ ngồi, từ cái trùu tượng, từ cái hư vô ?

Không khùng sao người ta cứ tiếp tục tìm kiếm và chế tạo thứ vũ
khi giết người?

Bá Đương cho rằng người ta thi đua làm việc khùng. Bạn có thể
biện hộ rằng khoe của. . . . là sướng, nói hơn, ngồi trên ăn trước đều là sướng cả. Cho nên người ta giành cái
sướng.

Vậy sao có câu « quan tha ma bắt? ». Nghĩa là chẳng sướng chút
nào, vì hết làm quan là chết. Vinh hoa phú quý thì người ta cho là bá vinh
hoa, mồi phú quý, tức là dơ dáy, hường nó rồi như cá ăn mồi mặc phải
lưỡi câu. Còn nói giỏi thì có khi chết thân vì lời nói.

Bạn có thể cái lại rằng lé phải có mệt, ấy là lé phải của kẻ mạnh, và
chế tạo vũ khí giết người là dè cho bót số người trên hoàn cầu hả làm
cho người còn lại sung sướng hơn.

Vậy sao có hạng người thông thái còn chịu khó tìm thuốc thần hiệu
để cứu chữa các thứ bệnh cho nhân loại giáo sư Bưu Hội của Việt Nam ta
đó.

Sẽ có người bảo rằng chúng ta sống thời dân chủ, lấy số đông làm
định luật. Nếu số đông muốn giết người, số đông muốn sống vô tự do,
số đông muốn điên, thì thiều số ; hãi coi đó là LỄ PHẢI.

Như vậy, **Bá Đương** chiju, và chịu rằng nếu số đông không điên, thì
kẻ điên là :

Đường ba đường



VIII

NHÀ của bác Phán có gác thật nhưng không rộng thênh thang như u Hạnh đã khoe với Tinh hôm trước. Nếp nhà gạch ở trong một ngõ ngang hai đầu ăn thông ra hai con đường phố lớn suốt ngày rộn rịp tiếng người, bi bo tiếng còi xe hơi và leng keng tiếng chuông tàu điện. Èp giữa hai căn nhà đồ sộ, sáng sủa hơn nhà của ba Tinh gày gò như một anh nghèo chịu an phận.

Sự ngạc nhiên dầu dòn Tinh ngay sau ngưỡng cửa. Một thằng con trai trạc tuổi Tinh và một cô bé bằng tuổi Hạnh khi thấy Tinh lèo lèo theo sau mợ đi vào nhà thì cùng reo lên :

— A ! Mợ đã về.

Thằng bé ló đầu hỏi :

— Anh Tinh đây phải không mợ ?

Cô bé thi dừng một chốc kín đáo ngó Tinh với đôi mắt đen tròn, vẻ tò mò, vui thích.

Mợ kéo Tinh lại bên hai đứa trẻ vui vẻ bảo :

— Đây là em Kiên. Đây là chị Thùy.

Kiên bao dạn nắm tay Tinh :

— Vào trong nhà chơi đi.

Thùy đi theo vào. Hình như thấy Tinh bẽn lẽn như con

gái nên Thùy cười tủm tỉm. Mợ nhìn ba đứa con đi trước. Nét mặt sáng lèn trong nỗi vui của người mẹ hiền.

Một lát sau ba về. Mợ ra mở cửa. Nét mặt ba hồn hồn khi gặp mợ. Nhưng nụ cười của ba tắt ngay khi ba trông thấy Tinh. Ba hỏi nhạt nhẽo :

— Thằng Tinh đã về đây à ?

Làm như Tinh vừa đi xa lắm. Tinh nhận thấy giọng nói của ba không được vui. Như người bất chợt phát ý một điều gì. Mợ nhìn ba, đôi mắt cầu khẩn. Mợ cố gắng vui. Ba cũng vậy. Ba cười một lần nữa. Mẹ cười thật gượng gạo.

Thằng Kiên, con Thùy thấy bố về thì linh đi từ lúc nào. Tinh chợt nhận

thấy sự thay đổi trên nét mặt người cha ghê. Hình ảnh bác phán ngày nào vẫn âu yếm vuốt ve và cho quà bánh Tinh không còn nữa. Trên khuôn mặt xương xuong vẻ diêm đạm đã thành ra khắc khổ. Cái miệng rộng vắng nụ cười, còn lại cặp môi dày, nước da thiết bi. Và đôi mắt thì thật là độc ác. Tự nhiên Tinh bỗng lo lắng vú vơ nó nhìn quanh gian nhà xa lạ với những đồ đạc không quen thuộc. Nó cố tìm ra Kiên mà không thấy. Cả mợ cũng bỏ đi từ lúc nào. Gian nhà quạnh que.

Tinh nhớ đến phút tiền dưa về sáng, cây bàng trại lá àu sầu trước cửa, dây phố vắng quen thuộc, nhịp cầu sắt bắc qua dòng sông đục nước phù sa. Tất cả những hình ảnh ấy thấp thoáng hiện lên cùng với nét mặt buồn rầu của bà ngoại. U Hạnh với dáng đứng ngắn ngỡ. Cuối cùng là Hạnh. Hạnh đã can đảm hơn Tinh chỉ quệt mắt giấu một cái. Hạnh vẫn như xưa chỉ khóc thầm. Lúc này có lẽ Hạnh đang đứng một chỗ vắng nào mà chấm nước mắt cũng nên ?

— Tinh ! Di vào ăn cơm chứ.

Giọng nói ban nãy kéo Tinh ra khỏi giấc mơ về Phủ Lạng Giang. Giữa phút bàng hoàng Tinh nhận ra đôi mắt gườm

gườm của ba. Nó cuộn gầm xuống lùi thổi theo sau người đàn ông nó không thể nào yêu mến được nhưng từ nay sẽ là ba nó.

Được hai hôm Tinh bắt đầu theo Kiên và Thùy đi học. Trường ở xa nhà, phải đi hết một đường ngoắt ngoéo, đông kin kít những xe cộ. Nhưng chúng không phải cuốc bộ. Nhà đã có một chiếc xe tay đua chúng đến trường. Anh xe kéo chúng lại trường rồi trở về rước ông phán đi làm cứ như thế ngày tám bận.

Lần nữa Tinh lại thấy u Hạnh nói dối.

Gia đình ông phán không có bao nhiêu người. Hai vợ chồng, hai đứa con, thêm Tinh anh xe và chị ở đê sai vặt. Cơm nước chợ búa đều ở trong tay mợ.

Ngoài mợ, tại Kiên, Thùy ra mọi người trong nhà chẳng ai dâng đến Tinh. Tinh cũng không cần đến họ. Nó ít nói, cả ngày thuỷ thủ. Trong khi Kiên dưa nghị h như phá. Kiên kém Tinh một tuổi nhưng học chung một lớp với Tinh. Lê cố nhiên là nó học đốt hơn vì ít khi Tinh thấy nó lục cắp lấy sách vỏ ra ngồi đọc lâu. Trưa, cơm xong nó lỉnh vào buồng đánh một giấc tốt. Thường đến giờ Tinh lại phải vào lay nó dậy. Tối về, thấy Tinh học nó lại bên chọc ghẹo. Lúc nào ba vào thì nó vội vàng vỏ lấy cuốn sách é a yang cả nhà lên một lúc, vì thế cho nên không mấy khi Kiên vượt lên khỏi năm đứa bạn đứng sau cùng trong lớp học. Nó luôn luôn bị sắp thứ ba mươi lăm ba mươi sáu trong số bốn chục học trò cùng lớp.

Thùy không có vẻ ghét Tinh mà cũng chẳng có vẻ mến Tinh. Nhiều hôm đến giờ ăn thì Thùy lại ra gọi Tinh. Vào những lúc ấy Tinh thích được nghe tiếng Thùy hon là tiếng gọi nghiêm khắc, giật giọng của ba. Tinh nghĩ đến Hạnh, thùy mị, hiền lành ăn nói thì thủ tha thủ thủ. Thùy xinh hơn Hạnh. Khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt một mí đen nhòe. Thùy hay cười vụng và hay đỏ mặt mỗi khi có người bắt chuyện nhắc đến mình. Thỉnh thoảng Thùy cũng đưa nghịch và cười cợt. Trong tình vui trẻ thơ, dí dỏm phảng phất vẻ thùy mị của một cô gái.

Một hôm khi Tinh chèo lên xe sấp sỉa ngồi thì Kiên bỗng giờ giọng :

— Góm thêm anh Tinh vào xe chật quá !

— Đề tôi ngồi ngoài cho vây. Tinh hiền lành bảo em. Chẳng biết nghĩa sao, Kiên tai ác bão :

— Anh ngồi xuống bức xe này thì ròng.

Thùy lườm em :

Kiên tồi lầm. Sợ chật thì đề Tinh ngồi ngoài chứ sao lại bảo ngồi xuống bức xe ?

Kiên cười khúc khích. Có lẽ nó định dừa chơi đấy.

Nhưng từ hôm đó Tinh bắt đầu mến Thùy. Tinh kể cho Thùy nghe chuyện sông Thương chảy qua tỉnh lỵ Bắc Giang bé nhỏ, êm lặng nơi Tinh ở ngày nay. Ở đấy có bà ngoại sớm chiều niệm Phật bên cổ tràng hạt. Có u Hạnh hay pha trà. Nhất là có Hạnh thủ thi cả ngày chơi bầy nhà cửa, giống hoa với Tinh. Thùy chăm chú nghe, dần dần thấy Tinh không lầm lý như trước nữa.

Tinh kể chuyện ngày thơ mà có duyên. Đợi khi câu chuyện đến một đoạn buồn thi hai đứa trẻ cùng đầm đầm, tư lự. Cha Tinh đã đi rất xa để không bao giờ về nữa. Mẹ Thùy chết vào một chiều thu. Cha Thùy vì thế thành ra ít nói và nghiêm khắc. Gia đình biu quanh.

Từ ngày có mợ về ba đã hay hỏi đến Kiên và Thùy. Ba bồi gác gồng. Ba ít vắng mặt ở nhà. Ba không đi suốt

(đọc tiếp trang sau)

Nhà bán Kiến thuốc
Chuyên Môn
PTIQUE SCIENTIFIQUE
LUNETTERIE
12. PHAN THANH GIÂN SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

Binh BAN tuy dü! Dùng sơ!
Nếu quý Ngài biết dùng ngay thuốc :
DAI-DUC TIEU BAN LO



TỔNG CUỘC : 372, Đại lộ Đồng-Khanh — CHOLON
CHI CUỘC : 103, đường Delaporte — NAMVANG

KÝ-LƯƠNG
và
MAU LỄ
Poché

NGUYEN-TRUNG
150, RUE GIA LONG — TEL. 21.503



HO ! HO ! HO ! Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bò phổi, nhuận phổi, giàn hỏa, trừ đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi
Nhà Thuốc

Thái-Binh-Dương

25, Rue des Artisans — CHOLON

NIỀM TIN • tiều thuyết dài của Vĩnh Lộc • NIỀM TIN • tiều thuyết dài của Vĩnh Lộc

đêm đê sớm hôm sau mang bộ mặt mệt mỏi, phờ phạc về nhà. Ba đã cười được,

Thùy và Kiên yêu mợ lâm. Vì mợ chưa bao giờ mắng ai. Nói với chúng mợ thường dịu dàng và tươi cười. Mợ yêu chúng thật. Thùy lấy làm lạ, từ ngày có Tình về thì mợ lại càng săn sóc đến hai chị em nó luôn. Mợ không săn sóc riêng Tình bao giờ. Có vẻ như là mợ, ít àu yểm với Tình hơn là với Kiên và Thùy.

Còn ba thì chẳng mấy khi hỏi han đến Tình. Tình đi học về muôn học bài hay không ba cũng chẳng buồn rầy mắng. Thậm chí đến bữa ăn ba cũng quên luôn Tình.

Thùy đoán thấy giữa ba và Tình một sự ác cảm đã chia rẽ đôi bên.

Nhưng Tình vẫn thản nhiên. Tình sống với sự cô đơn của mình, với nỗi buồn thầm lặng, với những hình ảnh triu mến của tình cũ nơi nó đã sống cùng bà ngoại, cùng Hạnh. Tình thấy mợ lúc này vui tươi khác hẳn ngày xưa mợ săn sóc ân cần đến ba. Nhưng cùi chỉ àu yểm của mợ bên người đàn ông nghiêm khắc ấy như một cái gai gợn lên trước mắt Tình, Tình không thù ghét họ.

Nhưng trong thâm tâm Tình không thấy thương mợ nhiều hơn xưa nữa.



NHƯNG Tình không ghét mợ được bao lâu. Một hôm vào buổi chiều, Tình đi học về thi ba đã đợi sẵn ở cửa. Ba bảo :

— Con vào sắp quần áo mau rồi lên Phủ Lạng...



ĐỜI MỚI số 129

SAU CHIẾN TRANH, ĐỀN KIẾN THIẾT

TÌM MỘT THẾ QUÂN-BÌNH Ở ĐÔNG-NAM-Á

ĐỜI MỚI số 128, ở trang 12 trong bài nhan đề: « Lợi hại của hai khu Việt Cộng và Việt Quốc như thế nào », ĐỜI MỚI đã có dịp trình bày với bạn đọc tình trạng kinh tế và chính trị của hai khu Nam, Bắc Việt Nam. Dưới đây, chúng tôi đem trích dịch khía cạnh rất khái quát của một ký giả ngoại quốc: đồng nghiệp Jacques Freymond của tờ Gazette de Lausanne, một tờ báo có tiếng đứng đầu nhất ở Âu Châu, hầu giúp bạn đọc thêm những ý kiến vững vàng trong sự nhận xét.— L.T.S

LÝ Thừa Văn đã sang Washington để yêu cầu mở lại cuộc tấn công giải phóng Bắc Hàn. Ông trả về nước với một lời hứa viện trợ rộng rãi của Mỹ để có tiền thực hiện một kế hoạch phục hưng kinh tế.

Việc này, còn hơn những lời tuyên bố hàng hải của các thương nghị sĩ ở Washington, đã phản chiếu chính hướng Á châu của Huêkỳ. Hai năm cầm quyền đã chỉ đưa đảng cộng hòa Mỹ đến chỗ mà đảng dân chủ đã di tới. Đảng kia cứ trách đảng này làm mất Trung Hoa. Nhưng họ cũng không tỏ ra hơn gì người cầm quyền trước, để có thể tái phục nước Tàu, vì họ không có một chính sách để thay đổi. Muốn hoàn cải tình hình chính trị và quân sự thì phải xuất binh.

Người Mỹ không muốn điều ấy. Cuộc thi nghiệm ở Triều Tiên cũng đủ lầm cho họ rồi. Thái độ của họ đối với Tưởng Giới Thạch và Đông Dương chứng minh điều ấy. Họ chỉ tham dự chiến tranh khi nào bị bắt buộc.

Vì vậy mới có sự chuyển dịch cuộc tranh đấu vào phạm vi kinh tế.

Nhưng cuộc tranh đấu đề nâng cao mực sống của dân lan rộng ra khỏi khuôn khổ của nước Triều Tiên. Nó tràn tới toàn thể Á châu, đó là chưa nói đến các đại lục khác. Nó phải chi phối những cuộc giao thiệp giữa Trung Hoa với Á châu cộng sản một mặt, và giữa Trung Hoa với Đông Nam Á mặt khác. Nó sẽ định đoạt các cuộc bầu cử lớn ở Ấn Độ và tương lai của Miền Điện và Nam Dương.

**

Lúc này có lẽ cần quan tâm gác đến nước Việt Nam mà ở đây hai năm tới đây sẽ đánh một ván bài chênh lệch một cách ghê sợ. Vì vùng Nam nước V.N. khởi hành trong những điều

kiện chắc là khó khăn. Vẫn hai vùng này có sẵn những nguồn nhiên liệu trong đổi quan trọng lớn ở Bắc Việt.

Nam Việt sản xuất đa số lúa gạo. Ở đó cũng có những vườn cao su, cà phê, mía và phần lớn các xí nghiệp kỹ nghệ, thương mại.

Nhưng Bắc Việt không phải là không có những phương tiện.

Họ lại càng dễ đem áp dụng những phương pháp của họ vì họ được sẵn uy tín và vũ lực; dân chúng hoặc vì éo lòng hay vui lòng mà chịu lấy một chế độ độc tài. Còn vài người Pháp toàn tính cuộc thí nghiệm hiệp tác, họ sẽ chỉ còn có lựa chọn giữa hai điều:

Cao Đài, Hòa Hảo và Bình Xuyên không ủng hộ và sẽ không bao giờ ủng hộ ông Trần Văn Hữu

Nhà báo chàng tôi có nhận được thông cáo của thiếu tướng Nguyễn Thành Phong, Tổng tư lệnh quân đội Cao Đài, cho biết rằng những tin đồn Cao Đài và Phục Quốc Hội ủng hộ ông Trần Văn Hữu trở lại ghế thủ tướng là thất thiệt.

« Đoàn thể tôn giáo, chính trị và quân sự chúng tôi chưa hề có ý định và sẽ không bao giờ có ý định ủng hộ ông Trần Văn Hữu là người đã làm và đã thất bại ». (Lời trong thông cáo).

Thông cáo còn cho biết rằng « bây giờ là giai đoạn cứu quốc chứ không còn là giai đoạn thi nhèm ».

Sau đó, ở hè Hòa Hảo và Bình Xuyên cũng lên tiếng như Ceo Đài là sẽ không bao giờ ủng hộ ông Trần Văn Hữu

.hoặc là quy phục hoặc là lui bước. Chánh phủ Nam Việt sẽ bắt đầu tranh thủ cho nền độc lập

Hoặc vào một tình thế mà Hiệp định Genève ràng buộc họ hơn là họ tự thuận. Muốn có ít nhiều hy vọng trong cuộc tuyển cử đã dự liệu, chánh phủ Nam Việt phải bắt đầu giành giựt với nước Pháp một nền độc lập

Sự tập trung những quyền lợi Pháp ở Nam Việt và sự hiện diện của quân đội Pháp còn ở lại đây để bảo vệ lãnh thổ,

của Nam Việt trong cuộc đòi hỏi độc lập.

Nước Pháp có sẵn lòng giúp sức về kinh tế cho sự tranh thủ của Nam Việt trong cuộc tuyển cử sau này không? Trong những trường hợp hiện giờ, nước Pháp có thể giúp được không? Sự viện trợ của Mỹ sẽ cần thiết để cho dân tản cư Việt có thể lập nghiệp, để tạo ra các làng tản cư, để thiết lập mâu le một cơ cấu kinh tế khá vững chắc, hẫu tố cho dân thấy rằng họ có thể có một tương lai hoàn thiện, khỏi cần phải có cuộc cách mạng cung sản.

Vấn đề nêu ra là như vậy.

Nếu tất cả Đông Nam Á, một phần lớn dân Trung Đông và Phi Châu nhìn về phía Liên Xô và Trung Cộng, không phải chỉ vì họ trông đợi một cuộc giúp sức để tranh thủ độc lập, nhưng vì họ cảm xúc về những kết quả đã thâu hoạch được ở hai nước ấy. Bàn tay độc tài của các thủ lãnh Cộng Sản đã khua động hàng vạn người đang mơ muội và đã xáo trộn biết bao vùng. Muốn đổi xử lại cuộc cách mạng ấy, các cường quốc kỹ nghệ Tây phương phải đem dùng thật nhiều nguồn lực kinh tế của mình. Vì đó, phải hủy bỏ những quyền lợi ích kỷ của một chế độ thực dân lỗi thời.

Cuộc tranh đấu kinh tế trên đây hùng vĩ bao nhiêu đi nữa, cũng mới là một yếu tố trong cuộc chiến tranh rộng lớn giữa hai phe trên thế giới.

Ai đã biết rõ Việt Minh, đều không tưởng tượng được rằng Việt Minh sẽ giới hạn cố gắng vào sự củng cố những vị trí hiện họ đang nắm giữ. Nam Việt có thể xét đoán công hiệu của những phương pháp thâm nhập của Việt Minh về mặt chính trị và quân sự.

Vì vậy sự trùng tu kinh tế Nam Việt chỉ đặc lực nếu được kèm theo một sự đào tạo những cán bộ chính trị trong xứ và sự tổ chức một đạo binh Việt Nam theo những phương pháp

(xem tiếp trang 50)



Giáo sư Bùi Hữu Hộ

MỘT GIỜ VỚI NHÀ

Giáo sư Bùi Hữu Hộ, một nhà bác học Việt-Nam được nổi tiếng trên thế giới, sau 19 năm vắng mặt quê hương ray đã trở về nước. Nhân dịp này, **Đời Mới** có phỏng vấn hai sinh viên đến tiếp chuyện với nhà bác học. Cuộc nói chuyện không ngoài mục đích giao tiếp với một nhà thông thái. Về mặt chính trị, báo **Đời Mới** có lập trường rõ rệt, cho nên phần chánh kiến của giáo sư là riêng của Ông. — L.T.S.

Tuyên cử phải tự do

Chúng tôi đề cập đến vấn đề chánh trị, Anh S... đưa ra câu hỏi:

— Theo hiệp định Genève, sẽ có tổng tuyển cử Việt Nam vào năm 1956. Tại vùng quốc gia cũng như vùng của chánh phủ Hồ Chí Minh, đều áp dụng lối tuyên truyền một mặt. Những nhà ái quốc chân thành trong Nam không lòng được tự do ra Bắc để được bày tỏ lý tưởng của mình,

Vậy chúng ta nên làm gì để cho cuộc tổng tuyển cử có tinh thần tự do và thống nhất tinh thần dân tộc?

Đáp. — Nếu trong tương lai,

cô động, tuyên truyền trong cuộc tổng tuyển cử.

Hồ Chí Minh có nhận nguyên tắc ấy hay không thì chưa rõ. Còn ở vùng quốc gia, chỉ có một chánh phủ đi sát với quần chúng mới có thể làm việc được;



Hình chụp trong lúc nói chuyện

MỘT số anh em và sinh viên chúng tôi, do ông Trần Văn Án, chủ nhiệm tạp chí **Đời Mới**, dẫn dắt, đã được đi thăm giáo sư Bùi Hữu Hộ 4 giờ 5, chiều 20 tháng 8.

Sau khi ông Trần Văn Án giới thiệu chúng tôi và nói mục đích cuộc thăm viếng giáo sư tiếp chúng tôi và chuyện trò một cách thân mật.

Mới nhin, đã nhận thấy nhà bác học còn trẻ. Nghe nói ông mới 39 tuổi. Trần cao, miệng rộng, cặp mắt tư lự song không kém linh động, da mặt hồng hào tỏ ra người sung sướng, giáo sư Bùi Hữu Hộ nói năng chậm rãi, điềm đạm, dẫn do, suy nghĩ.

Chúng tôi bấy lâu nghe danh giáo sư, nay giáng điệu hòa nhã của ông lại gây thêm thiện cảm cho chúng tôi trong khi nói chuyện.

Lời giản dị, không văn hoa, ông bắt đầu gởi chúng tôi lời chào tất cả anh em sinh viên và chúc anh em học hành tốt, được khoẻ mạnh.

Cần tổ chức một trường Đại học

Chúng tôi bắt đầu hỏi giáo sư Bùi Hữu Hộ một điều mà chúng tôi vẫn phải thắc mắc:

— Thưa giáo sư, chúng tôi là một số anh em thanh niên

Không biết sự học hành có được dễ dàng và hiệu quả không?

Giáo sư đáp:

— Bỗn phận anh em là yêu cầu chánh phủ tổ chức gấp một trường Đại học cho khỏi mất thi giờ. Học sinh rất quý cho dân tộc. Nếu anh em đề ý cố gắng học hành thì trong Nam này cũng đủ phương tiện như ngoài Bắc để anh em có thể thành tài. Tôi thiết tưởng chánh phủ nên xúc tiến việc tổ chức một nền đại học hoàn hảo ở Saigon và những cơ quan khảo cứu.

BÁC HỌC BỬU HỘI

Một chánh phủ quốc gia rộng rãi

Hỏi. — Theo ý giáo sư thì trong vùng quốc gia, chúng ta nên có một chánh phủ như thế nào?

Đáp. — Ta nên tổ chức một chánh phủ đoàn kết tất cả các đoàn thể lại. Những đoàn thể hiện tại đã có sẵn, nên quy tụ, lập một chánh phủ đại diện cho toàn thể đồng bào sống dưới vĩ tuyến 17. Ngày nào có một chánh phủ như thế, chúng ta mới có một đường lối ngoại giao đúng với nguyên vong của dân chúng.

Giáo dục nhân dân

Hỏi. — Muốn cho cuộc tuyên cử có kết quả, phải giáo dục quần chúng cho quần chúng giác ngộ và nhận thức nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới của dân tộc. Theo ý giáo sư, nên giáo dục quần chúng như thế nào?

Đáp. — Nền giáo dục ấy phải thực hành ngay từ bây giờ. Nếu ta không gấp rút giáo dục quần chúng, để đến khi thất bại trong cuộc tổng tuyển cử, thì ta sẽ không còn trách ai được hết.

Nhân bản về giáo dục, chúng tôi bước sang phạm vi văn hóa và hỏi giáo sư Bùi Hữu Hộ vài câu về vấn đề này.

Hỏi. — Hiện giờ ở khu V.M. người ta tuyên truyền cho văn hóa Mác Xít, ở vùng quốc gia, người ta chịu ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai. Theo giáo sư, ta nên làm gì để dung một nền văn hóa dân tộc, trên một lập trường dân tộc, lấy dân tộc làm căn bản.

Đáp. — Làm sao có một nền văn hóa độc lập được,

: Dân tộc ta về chánh trị, văn hóa, kinh tế, có nhiều khả năng để phát triển. Cũng nhu một thừa ruộng tốt, dân tộc ta cần được cầy bừa để khai thác hết hoa lợi.

Hỏi. — Theo ý giáo sư, chúng ta nên làm thế nào để thống nhất tinh thần dân tộc?

Đáp. — Tôi về nước hãy còn tai nghe mắt thấy lầm chuyện đáng buồn... Chúng ta phải kiên tâm

phủ nào vì dân, phục vụ dân, sẽ được dân tin cậy, dân theo.

Hỏi. — Vậy g'ờ, chánh phủ quốc gia nên làm gì để nắm lấy tinh thần dân chúng?

Đáp. — Nên tổ chức ở vùng dưới vĩ tuyến 17 này, một chính phủ thích hợp với nhân dân để người ta so sánh với vùng Bắc. Nếu ở đây chế độ có lợi cho dân thì dân sẽ theo. Tôi thiết tưởng nên gây ra phong trào « thi đua một cách hòa bình ». Vùng Bắc hay vùng Nam, vùng nào làm được nhiều việc ích lợi thì dân chúng sẽ theo.

Từ phẩm vị quốc gia, chúng tôi bước qua phẩm vị quốc tế, đánh bạo hỏi giáo sư một câu đã làm đẽ tài cho dư luận bấy lâu nay.

Hỏi. — Ngày nay Nga, Mỹ có hai hệ thống kinh tế: cộng sản và tư bản. Theo giáo sư thì hai hệ thống ấy có thể cùng chung sống với nhau được không?

Đáp. — Tôi thấy rằng chủ trương ấy có thể đứng vững được nếu sức lực của hai bên ngang nhau. Trước lại, nếu một bên trội hơn và muốn nuốt một phần bên kia thì tôi e rằng thế giới sẽ đi đến chỗ nguy hiểm.

Nền học quốc gia

Vốn là sinh viên, việc học lại trở lại tâm trí chúng tôi, khiến chúng tôi hỏi thêm nữa về vấn đề đã nêu ra lúc đầu.

Hỏi. — Chúng ta nên làm gì để phát triển nền học của nước nhà?

Đáp. — Để giúp thanh niên, chánh phủ nên cố gắng mở các phòng khảo cứu. Lập một trường học xứng đáng là một môi trường Đại học của chánh phủ Việt Nam. Chúng ta lại cần phải tuyển lựa các giáo sư ngoại quốc nữa. Pháp có câu: « Ta hãy giúp ta trước, rồi trời sẽ giúp ta. »

Nhiều cơ quan quốc tế có thể giúp ta về phương diện văn hóa, ví dụ như U.N.E.S.C.O Một chánh phủ có uy tín mà công tác với các cơ quan ấy, sẽ được người ta giúp tận tâm.

Việt Nam phải thành cường quốc

Chúng tôi không quên hỏi một điều mà các báo đã có nói đến.

Hỏi. — Xin giáo sư cho biết rõ thêm mục đích hồi hương của giáo sư.

Đáp. — 1) Trước hết tôi về thăm nhà, thăm bà con anh em, sau 19 năm ở hải ngoại.— 2) Hội Alliance Française có nhã ý mời tôi diễn thuyết về các vấn đề khoa học ở Saigon và Án

Ngày 16-8-1954 tại phòng khách của đại khách sạn Majestic Saigon có buổi họp báo chí của giáo sư Bùi Hữu Hộ. Sau buổi nói chuyện này, những sinh viên và dân chúng Tị nạn Cộng Sản miền Bắc có thắc mắc một vài điều mà giáo sư đã tuyên bố nên đã gửi một bức thư không niêm cho giáo sư.

Dưới đây, **Đời Mới** lược tóm tắt ý kiến chính trong bức thư.

I). Yêu cầu Giáo sư vui lòng lần lượt giải đáp hoặc trên mặt báo, hoặc trong một buổi nói chuyện công khai để chúng tôi (những sinh viên và dân chúng Tị nạn Cộng Sản miền Bắc) lĩnh hội ý kiến :

A, liên hiệp giữa V.M. và các nhóm quốc gia khác ở Việt Nam có thể làm được và đóng làm vì theo ý giáo sư, V.M. mà giáo sư đã xúc tiếp hồi 1945 là một phong trào quốc gia hơn là phong trào Cộng Sản.

Ý nghĩ của chúng tôi về phương diện lý thuyết :

Việt Minh năm 1954 không phải là V.M. năm 1945, về phương diện thực tiễn : V.M. đã tàn sát các đảng phái khác, các lực lượng tôn giáo ngoài mặt trận của họ.

Năm 1953, V.M. chính thức công bố vô sản chuyên chế để cao sự kết liên « Việt Trung Sô », sinh hoạt của V.M. triệt để áp dụng: « Tác phong Trung Hoa. Ngoài xã hội V.M. thi hành cực kỳ nghiêm nhặt chế độ độc tài phản nhân loại theo kiểu mâu Nga Sô Trung Cộng v.v...

Bức thư kết luận là không thể chấp nhận một sự liên hiệp với C.S. vì C.S không chủ trương liên hiệp và liên hiệp là tự sát.

Nhân cầu hỏi của sinh viên và nhân dân Tị nạn Cộng Sản miền Bắc, thiết tưởng giáo sư nên minh định lập trường của mình đối với Cộng Sản Đệ Tam để tránh những điều hoang mang trong dân chúng.

Đ. M.

đó.— 3) Khi tôi đi du học, nước nhà còn bị Pháp thuộc. Ngày nay Việt Nam đã được hòa bình sau 8 năm chiến tranh. Tôi trở về để xem các lực lượng chính trị trong nước ra sao. Nước Việt Nam phải cố gắng cho thành một cường quốc.

Chúng ta thiếu bác sĩ. Nguyên vọng của tôi là tổ chức y tế cho thành một cơ quan mạnh mẽ, hẫu hối.

Nhin đồng hồ đã quá 5 giờ, câu chuyện đã quá dài, chúng tôi dừng lên cáo từ giáo sư Bùi Hữu Hộ.

Trên đường về nhà, hình ảnh một nhà thông thái khiêm nhường vẫn còn đậm mạnh vào khói óc chúng tôi

N.V.M.

P. N. S.



Giáo sư Bùi Hữu Hộ cùng đứng chung với các bạn thanh niên đến phòng văn giáo sư.

TRƯỚC TÌNH THẾ MỚI

PHẢI LÀM THẾ NÀO ?

BẠN đã đọc suốt loạt bài « Phải làm thế nào ? » Đây là những lời kết luận :

Nước Việt Nam đã bị cắt đứt. Không người Việt Nam nào muốn điều ấy, trừ hàng người không nhận có Tù Quốc Việt Nam và hàng người lạc hậu vong bần. Nhân dân không muốn mà việc đã nêu. Bắc Việt đặt dưới chánh quyền Việt Cộng, đứng quyết trong tổ chức của đảng Cộng sản để làm quốc tế, lầm đứa em của Trung Cộng. Nam Việt thuộc chánh quyền « quốc gia ».

Hai chế độ khác nhau, và đối lập hẳn.

Lòng dân thì muốn hòa bình trong độc lập và thống nhất.

Nhân dân không muốn bị trị vì một chế độ đảng trị va.

 Nhân dân muốn Nhân dân trị.



Chánh sách nhân dân trị là một chánh sách hoàn toàn mới mẻ, một chánh sách lấy công lý xã hội làm mục tiêu, lấy dân chủ kinh tế để điều hòa xã hội, và dựa vào dân chủ xã hội để xây dựng con người mới.

Con người mới là con người có lý trí mà không bỏ tình cảm; là con người biết có gốc con người, biết có phu huynh, có thân bằng quyền thuộc, biết có nhà có nước, biết có nhân loại. Nhưng, tuyệt đối không phải là con người phong kiến, hay con người của đế quốc chủ nghĩa sâm sanh. Con người mới là con người tiến bộ, sống điều hòa trong xã hội của quốc gia dân tộc và giữa các dân tộc trên thế giới.

Muốn đạt đến Nhân dân trị phải dọn đường cho nhân dân tham gia chánh quyền. Trước hết là phải có sinh hoạt chánh trị giữa các tầng lớp nhân dân.

Giai đoạn đầu của chánh trị nhân dân là gây ý thức dân chủ mà ý thức dân chủ cũng là ý thức nhiệm vụ. Tức là muốn vận dụng quyền lực tất phải nhận thức phẩm vi quyền lực và phẩm sự công dân.

Gây ý thức dân chủ cũng là tiêu trù óc lồng mang, tinh thần phóng đãng, và nét lưu manh. Ấy là đặt nền móng để xây dựng một xã hội và một nước Việt Nam mới.



Muốn phá cái cũ kỹ hủ lậu, và kiến thiết cái mới tiến bộ, phải nhất trí trên một đường lối, và siết chặt hàng ngũ trên cái thể dân tộc. Đường lối mới là đường lối chánh trị nhân dân, tức là hòa minh với đại chúng, để làm việc với đại chúng cho đại chúng. Và hàng ngũ trên cái thể dân tộc là hàng ngũ của chiến sĩ dân tộc, của chiến sĩ tiên phuông quyết chí bảo vệ quốc gia dân tộc.

Nước nhà bị chia đôi là một thực tại chánh trị. Ta có đau lòng mấy, cũng phải nén lòng. Và nén lòng để mà tiến tới trên cái thực tại ấy. Nghĩa là, ở trên phần đất nào thì ta hãy làm cho nhân dân làm chủ phần đất ấy. Cũng là nói : không để cho phần đất ta ở trả nên hành tinh của nước khác.

Chúng ta ở miền Nam, từ vĩ tuyến 17 trở xuống, thì mục tiêu tranh đấu của chúng ta là làm cho vùng ta ở trả nên một đơn vị quốc gia kiên cố, một thành trì vững chắc.

Chúng ta không chịu sự bắt công xã hội, không chịu bị trói buộc đầu óc, chúng ta muốn làm con người biết có giá trị con người, thì sự xây dựng quốc gia phải căn cứ nơi lý tưởng dân chủ xã hội.

Thì giờ không chờ đợi chúng ta. Thời gian không làm việc cho chúng ta. Thì ta phải gấp rút lên và gấp rút trong sự giác ngộ chu đáo nội tình và ngoại thế.

Đây là một trận giặc chánh trị, giặc tranh thủ hòa bình thực sự. Ta phải đánh toàn diện, đánh cát trận thế và có hàng ngũ.

Ấy vậy, ta hãy lập hợp chiến sĩ dân tộc, sắp đặt hàng ngũ, để nắm lấy phương tiện bối cuộc.

TRẦN VĂN ÂN



T
D
M
D

HOA THƠM LÚC NÀO ?

— HOÀNG LAN : cây thuộc về loại thân mộc, nhưng cánh lá có vú là lướt, cánh thường gióng từ trên cao xuống một cách mềm mại. Hoa có nhiều cánh dài màu vàng. Cứ mỗi buổi chiều êm tĩnh, hoàng lan thả hương bay trong không khí. Nghé thoảng qua, thơm rất dịu dàng. Đề hoa gần mũi thấy có mùi thơm như chiểu tiêu.

— HOA LÝ : cây thuộc về loại thân leo, người ta thường cho leo trên một cái giàn trước nhà để cho có bóng mát hàn ngày. Hoa nở từng chùm, màu vàng, có bốn hoặc năm cánh nhỏ chia ra trên một cái bầu, phía trong có lông to rất nhô. Thường tòn hương vào lúc gần tối cho đến khoảng 8 giờ.

— HOA BUỒI : cây thuộc loại thân mộc, ở nơi thôn dã, đâu đâu cũng có trồng, nở hoa về mùa xuân. Hoa buồi có cánh màu trắng; giữa là nhí cái và bầu hoa, xung quanh có tua nhí đực màu vàng thơm vào khoảng tí giờ khuya trờ lên, mùi đượm đà dịu dàng. Ca dao ta có câu : Hoa lái, hoa lý, hoa ngâu ; chẳng qua hoa buồi thơm lâu dịu dàng ...

— HOA CHỒN : thân thảo, là một thứ hoa dai thường mọc lác ở trong bờ tre ở nhà quê. Hoa màu vàig sậm, có nhiều cánh tròn, cứng và nhô. Người ta thường gọi là cây duôi chồn, vì quả nở mọc thành chùm như cái đuôi « cừu » . Cứ chiều chiều, hoa chồn thả hương bay tan mịn trong không khí đồng quê, mùi thơm dịu dàng như có lão chất ngọt.

— HOA CAU : Thân thẳng, ở nhà quê đều cau cung có trồng, vườn nào cũng nhiều. Lá mọc ở trên đầu cây thành từng tuyn xay quanh bao cau thành một cái tán. Quả nhô dùng ăn với trái cho đỡ miệng. Hoa có màu trắng, cánh rất nhô, nở cả buồng về mùa xuân. Mỗi buổi sáng dậy sớm vào khoảng 5 giờ, ta nghe thấy hương cau thơm tỏa từ trên cao xuống, làm cho không khí tinh khiết như được trong lành thêm.

— HOA CHÈ : Một loại cây thân mộc, rất thông dụng ở Việt Nam, vườn, rẫy, đời là những chỗ người ta thường trồng chủ nhất. Cây này cho người ta lá để uống. Hoa nở về mùa xuân, có nhiều cánh trắng, mỏng, ở giữa có chùm tua nhí Vào khoảng 4 đến 6 giờ sáng, lục sương sớm còn phủ trên mọi vật, hoa chè thơm ngát trong không khí, mùi nhẹ nhẹ thanh thanh rất hay.

CHIM HÓT LÚC NÀO ?

— HOA MI : Thuộc vú bộ chim sẻ, có mình nhô, mỏ cứng và hay nhảy nhô; trên cánh cây. Thường thường người ta cũng có nuôi chim này. Chúng bắt đầu hót nửa đêm.

— CUN CÚT : Thuộc bộ gà, có mỏ cứng và chân c' ác chân, hay đi hơn là bay. Chim này thường lùi trong ruộng lúa ở nhà quê. Thường bị người ta săn vì thịt ngon và béo. Chim này hót từ hai giờ rưỡi đến ba giờ sáng.

— SÀO : Minh đèn, mỏ và chân vàng. Thuộc vú bộ sẻ; người ta thường nuôi để tập nồi Hót từ ba giờ rưỡi đến bốn giờ.

— CHICH CHÒE : Thuộc bộ chim sẻ; mình nhô, đuôi dài; khi nào hót thì cái đuôi cong lên hở xuống theo nhịp của tiếng hót. Chich chòe hót vào khoảng 5 giờ sáng, đồng thời với chim cèo bò.

TRÚC LINH

ĐỜI MỚI số 129

(tiếp theo Đời Mới số 127)

HỘI ĐOÀN đã tổ chức năm kỳ hội nghị (Genève, 1866 ; Lausanne, 1867 ; Bruxelles, 1868 ; Bâle, 1869 ; La Haye, 1872) ; ở đó thảo luận những vấn đề sau đây : luật lao động; hợp tác xã;

vấn đề nghiệp đoàn chiến tranh với phong trào thợ thuyền; cải cách điện địa. Trong nội bộ hiệp đoàn Quốc Tế, sự tranh chấp giữa cánh Mắc-xit và cánh của người Nga Bakounim (Ba-cu-nin) vô chính phủ, đã gây ra nhiều xích mích, kết quả là cuộc phản rẽ ở Hội Nghị La Haye năm 1872. Một đảng khác, Quốc Tế lại bị các chính phủ đàn áp; cùng chung với Ba Lê Công Xã về năm 1871, hiệp đoàn bị coi là phiến loạn. Trụ sở của ủy hội phải thiên sang Nữu Ước năm 1872, và năm 1876, chính thân tổ chức cũng bị giải tán.

Sau cuộc giải tán của Quốc Tế thi ở nhiều thủ phủ có họp nhiều Hội nghị thảo luận toàn những vấn đề đại thể cả. Từ các Hội nghị X.H.C.N, họp ở Ba Lê năm 1889 về vụ Đầu xảo thế giới, đã nảy ra Quốc Tế ; nhận nguyên tắc của Ngày lễ Quốc Tế lao động vào hôm mồng 1 tháng Năm, mở lần đầu tiên vào năm 1890, tới 1900 đúng trụ sở ở Bruxelles. Từng thời kỳ nhất định, có đại biểu các đảng xã hội của nhiều nước tổ chức thành Đại Hội Nghị. Quốc Tế mở hội tam lần, ở Bruxelles (1891), ở Zurich (1893), ở Luân đôn (1896), ở Ba Lê (1900), ở Amsterdam (1904), ở Stuttgart (1907), ở Copenhagen (1910), ở Bâle (1912); hội nghị thứ chín đáng lý hợp ở Vienne năm 1913 thì bị hoãn đến 1914 rồi sau bị chiến tranh ngăn trở.

Trong các cuộc Hội nghị có nêu lên ba vấn đề lớn: mối liên quan giữa Quốc Tế với phe vô chính phủ; thái độ của Quốc Tế đối với các chính phủ và các đảng phái « tư sản »; biến thuật phải theo nếu xảy ra chiến tranh. Phe vô chính phủ bị trực xuất hắt ra khỏi hội nghị ở Luân đôn (1896). Song, về hai điểm sau cùng thì nảy ra nhiều điều ngang trái ngay đó: có ít nhiều đại biểu (Jaures, Briand) chủ trương chính sách cải lương và nhận cộng tác với công việc lập pháp của một Quốc Hội dân chủ; những người khác thi lại nhất định không thừa nhận một cuộc liên minh nào cả. Mối xích mích thêm gay go hơn, nhằm lúc ở Pháp, Millerand, xã hội độc lập, tham gia nội các Waldeck.

ĐỜI MỚI số 129

HÀ VIỆT PHƯƠNG

Góp phần vào việc xây dựng Nhân Bản Mới

TƯ TƯỞNG LOÀI NGƯỜI QUA CÁC THỜI ĐẠI

Rousseau. Quốc tế thi ra lệnh không tham gia, song mặc dầu có sự trực xuất Millerand, và về 1906, sự trực xuất Viviani và Briand, thế mà chiến thuật cải lương cũng vẫn thấy ló đầu ra ở nhiều Quốc gia trong mấy năm chiến tranh hay hậu chiến.

Đến tác động của Quốc tế khởi xướng chống lại chiến tranh cũng vấp phải nhiều cuộc phản kháng: phe ôn hòa xích mích với những đại biểu nào đòi hỏi tông đong công và khởi nghĩa, nếu có chiến tranh.

Thế giới chiến tranh thứ I làm tan rã Quốc Tế và gây ra mầm mống của Quốc Tế, sáng lập « ở Ziemerwald (Thụy Sĩ) vào khoảng 1915-16 » rồi thành tựu ở Moscou, tháng Ba 1919, do phe Cộng sản Bôn Sê vic chủ trương. »

Nhận xét chung

Mặc dầu, từ 1921 trở đi, Quốc Tế đã lọt vào tay đảng Cộng Sản Liên Sô chỉ huy và lãnh đạo, làm phân tán lực lượng giai cấp thợ thuyền ở châu Âu, châu Mỹ, do đó làm xuyên tạc ý nghĩa tranh đấu — tức là làm sai lạc nguyên lý của Chủ Nghĩa Xã



Hội đồng — và làm cho phong trào vận động C.N.X.H. mỗi ngày một suy đồi (biến thành chủ nghĩa Xã hội quốc gia, tức là chủ nghĩa độc tài phát xít), ấy thế mà, cho đến nay nhân loại tiên tiến cũng chỉ vẫn còn biết trông mong dựa vào cơ sở của Chủ Nghĩa Xã Hội chân chính để xây dựng một nền Nhân bản mới, hòng mở ra một lối thoát cho loài người tìm ra được cơm ăn, áo mặc, tự do và Hòa Bình thời.

Bởi vậy, khắp mặt hoang vắng, ai là người chân thành lo nghĩ tới tương lai của loài người thi thấy thầy đều hướng về việc tìm hiểu C.N.X.H. để mà sửa chữa mọi điều sai lầm của chủ nghĩa đó, hòng chỉnh đốn lại cản bản của một nền Ý thức hệ, luôn một trăm năm nay đã là ngọn đuốc sáng rực soi đường cho tất cả thế hệ chiến sĩ hăng tranh đấu giành giật quyền sống cho trên hai nghìn triệu sinh linh, đang nỗ lực tìm mọi cách chế ngự ngoại giới (xây dựng nền tảng kinh tế) và chế ngự lẫn nhau (tổ chức nền kinh tế nô cho hợp lý).

Chủ nghĩa xã hội đã tỏ ra là học thuyết độc nhất để giải phóng Nhân loại, mặc dầu mọi khuyết điểm mà vô tình hay hữu ý, một bọn chính khách ngoan cố đã phạm phải, trong khi thực hiện C.N.X.H.

Cho nên bỗn phận của mỗi người chúng ta là phải nghiên cứu để rồi đem phổ biến và, nếu cần, thì tu chỉnh C.N.X.H. sớm ngày nào hay ngày ấy, hàng hái chút nào hay chút ấy: vì có thể thi chúng ta mới tự cứu được chúng ta, trong khi cứu vớt triệu triệu con Người đang ngắc ngoài trong Bất Công, trong Phi Lý, trong Truy lục, trong Chiến tranh.

H.V.P.

KỶ SAU:

Chủ Nghĩa « cộng đồng sản xuất »

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Chúng tôi vừa mới nhận được :

• DƯỢC VẬT HỌC • của được sự Nguyễn Văn Dương. Đó là một tập sách nghiên cứu rất công phu những được phasm thiên nhiên. Ngày nay các chất thuốc hóa học chế ra rất nhiều những khoa tự liệu bằng thảo mộc vẫn có nhiều kết quả.

Xin trân trọng cảm ơn tác giả, đồng thời xin giới thiệu DƯỢC VẬT HỌC với bạn đọc thân mến.

D.M.



BÌNH thơ bạn

của cô MAI THANH ÁNH

Lý loạn !
Có ai mủi lòng thương xót cho phú chia ly ?

Có ai đã sống, đã qua, hay đã thấy cảnh :

« Thương hãi biển vi tang dien » làm cho kiếp người mang hận đau thương, long đong trôi giạt để chẳng biết về đâu như cánh chim chieu bợ gió !

Có còn ai ! sa đỗi hàng lệ nhìn em bé chí khán ngang tay giắt cha yêu què quặt, thân tàn, lê chút hơi thở trên khắp nèo đường đất nước !

Phải ! Lý loạn nên các nèo đường, dọc dài theo hè phố thấy lang thang bao nhiêu kiếp người lạc lõng hàng cầu xin :

Tình thương nhân loại nơi đâu ?
Mà nay vất vưởng lạc mầu oan kién.

HUYỀN ĐIỆU

Họ cầu xin... và ai ai cũng đòi xin được sống thành thời với một bầu trời quang đãng.

Người cùng giống hays thương lấy nhau ! Ai kia xa lạ khác nòi khác xứ sở đâu hiều được lòng sầu hận cõi cực lầm than của dân mui tet da vàng. Người hối oi ! lá lành dùm lá rách đẽ thương nhau cùng.

Người hối oi ! có thau chung đẽ bao năm điều linh xú sò !

Người hối oi ! đây này những cảnh đau lòng :

Chiều mưa man man lạnh.
Gió sầu lê bờ vờ.
Trên nèo đường cõi quanh
— Bi vè đâu thê em?
Anh oi ! em mõi cõi,
Vợ vất nèo đường đời.
Cha em người dã mõi.
Một chiều hoang mầu ro..
Thê rời là từ đây.
Mẹ em buồn mõi mang.
Lòng người như dã chẽ

Toàn mõi mầu tóc tang !
Ngày qua ! ngày lại qua.
Mẹ em đã ra ma.

Tiễn đưa ngày vĩnh biệt
Không có mõi vòng hoa.

Than ôi ! giữa đỗi thành.
Mọi người đều vui cõi.

Mà riêng em lạc lõng.
Lòng chẽ tự ngày xanh.

Chiều mưa man man lạnh.
Gió sầu lê bờ vờ

Trên nèo đường cõi quanh
Em còn biết về đâu ?...

HUYỀN ĐIỆU

Thương thương các em bé bỏng đẽ làm gì nên tội mà Người hối oi ! đẽ dày thân trẻ đẽ biết về đâu tìm nơi ấm cúng ! Các em bé ngày thơ lâm em chẳng biết trách ai vì nếu hỏi :

— Em ơi !
Gió chiều nay lạnh lắm, c mưa.
Nhà em không có.

Em tìm đâu ngủ tro.
Em cười.

— Quán chờ iêu trang hoang phế đẽ

Tối chui rúc vào tạm trú.
Và đây...

Bao vãi mì quấn tạm thân đơn...
Mai sáng dậy.

Lê thân khắp nèo phố phuong...

PHONG SƠN

Kinh thành đón em ư ? có ai thương các em bé bỏng mõi cõi không ? mà đẽ :

Chân non bẽ suối ngày.
Chạy quanh không cùng phở rộng.

Đỗ mõi hi nước mắt.
Chui bóng gót giày thiền hạ

Đồi đồng xu hột gạo.

Nuôi thân ..

PHONG SƠN

Người hối oi ! ghét bõi nhau chỉ ?
huynh đệ tương tàn. Gây nên bao cảnh ly hương, tàn phá tóc tang mà đẽ tro bụi các em :

Lại loài đơn độc
Ai thương em ? — Ủ thương làm gì
vô ích ?

Nhung lụa vắng son
Lầu cao cửa xa.

— Biết gì em.
Một tấm thân tàn giữa đỗi xa hoa !

Em vẫn lùi thui đi không dám nhìn
thiên hạ.

— Mà ngõ làm chi. Họ sang trọng
quá em ơi !

Đề đến khi héo hon và biết đâu,
rất có thể một ngày kia :

Chiếc xe bò lạnh lung đưa em vào
nghĩa địa

Không một tiếng khóc than.
Em ơi ! mõi nắm xương tàn...

PHONG SƠN

Người hối ơi ! các em bé và dân lành làm chi nên tội ! Hãy thương yêu nhau đi đừng chia ngàn cách ngã, thù ghét kẻ cùng bàng da vàng dân Việt...

Người ơi hỡi !
Họ đã khóc, đang khóc và sẽ khóc
Khóc cho anh, cho bạn, cho muôn người

Nhân loại ơi !
Bác ái ? Tình thương ?

Bao người đang ngã gục.
Dưới chân thần Bác Ái ?

Cầu mong mỗi ngày mai !
Khắp nơi rộn tiếng cười.

Trong ónh sáng tình thương
Và muôn phương chung niềm thông cảm.

KINH THÀNH

Muôn phương hòa hợp TÌNH THƯƠNG. Và đường về thông suốt.
Ý thanh thanh, yên lành trong sáng.
Vạn lòng dân ca ngợi ánh bình minh...



ĐỜI MỚI số 129

Em là gái kinh thành

Em là gái kinh thành,
Tha thoát áo chiều trong gió.
Em là gái kinh thành,
Nồng thắm hồng đồi mả đỏ.
Gặp em buồm đầu sơ ngô,
Thương em biết nói rặng cung.
Anh không phải là người nông dân
Đi cày đi cấy,
Em không phải là người thôn nữ
Chong tăm thoi tờ...

Ta gặp nhau đây, giữa mùa ly loạn,
Tâm hướng lứa mõi, bốn phương súng đạn,

Lòng kính kỳ diêm dúa, nhạc cuồng điên.
Em ơi,

Đây xa hoa, bụi đời vương áo,
Anh yêu em và yêu cả cuộc đời,

Bài thơ anh viết cho người,
Bài thơ anh viết sáng ngời mùa Xuân.

Em là gái kinh thành,
Không ngã theo dòng hoan lạc.

Tóc em, suối chảy hồn thơ
Chưa uốn như người đài các,

Thương em đẽ hồn lén nhạc,
Thương em biết nói rặng cung.

Em về đây,
Rồi có những chiều anh đi,

Đường sỏi cát, gót giày vương bụi trắng.
Đời chua xót, anh vui tìm vị đắng

Dệt thành thơ...
Anh trả về, ngõ chật lá cây chờ,

Em sê vá dùm anh thân áo rách.
Em ở nhà biết chữ

Dạy lũ trẻ trong làng
Chiều chiều tiếng trẻ học vang,

Ta xây cuộc sống với bàn tay non...
Em là gái kinh thành,

Áo lụa xanh màu ánh nguyệt ;
Em là gái tóc xanh

Đời đẹp dâng màu mắt biếc.
Gặp nhau, phút giây Tương ngô,

Thương nhau biết nói nhau cùng !
Anh không phải là người nông dân

Đi cày đi cấy,
Em không phải là người thôn nữ

Chong tăm đưa thoi..
 Tay em vá lại hồn người,

Tay anh vá lại cuộc đời khõ đau.

Huế, một chiều nắng

THANH THUYỀN



ĐỜI MỚI số 129

SỐNG ĐỜI



HƯỚNG THỤ CUỘC ĐỜI

CÂU CHUYỆN HẠNH PHÚC

C Ái sự hướng mũi đời gồm nhiều chuyện lầm : nào hướng thụ về chính thân mình, về gia đình mình, về cây cỏ, hoa lá, mây bay, suối chảy, thác reo và vò vòn cảnh vật khác ở trong cõi Thiên Nhiên nữa, nào hướng thụ về văn chương, nghệ thuật về trẫm tư mặc tưởng, về tình ái, chuyện trò hay về việc đọc sách, tất cả đều là những hình thức cảm thông của các tâm hồn. Vẫn có những sự trạng thật là hiền nhiên như cái thú ăn uống, cái vị của một buổi dạ hội, của một cuộc họp mặt gia đình, và cũng có những sự trạng kém phần hiền nhiên như cái sự hướng thú thi ca, nghệ thuật và trẫm tư ;

Riêng đối với tôi thì quả là không bao giờ tôi lại có thể phân biệt ra hai thứ hướng thụ, một về vật chất, một về tinh thần, trước hết là bởi vì rằng tôi không tin ở sự phân biệt đó, sau là vì mỗi khi rãp tâm định phân loại sự hướng thụ thì tôi đảm ra tung tùng liễn. Làm sao cho tôi có thể bảo được rằng phần nào là phần vật chất, phần nào là phần tinh thần ở trong sự

LÀM NGÚ ĐƯỜNG viết

hướng thụ một cuộc tịc tung lộ thiên, giữa một lối người vui vẻ, dù cả già trẻ gái trai ? Tôi thấy, trong bùa tiệc ấy, có một em bé lẩn lazel trên nệm cõi, một em khác tết vành hoa cùi, mẹ hai em cầm mõi mõi bánh nhồi thịt, cha chúng thì nằm ngửa gần đó lim dim ngó mây bây, còn ông nội thì phì phèo hút thuốc điếu. Cũng có thể rằng đâu đây có ai đang vặn máy hát, và xa xa vang lại tiếng nhạc du dương và tiếng sóng rì rào.

Thì thú vui nào là vật chất, và thú vui nào là tinh thần ? Có lẽ chẳng cái việc phân biệt giữa sự hướng thụ tắm bánh nhồi, hay sự hướng thụ phong cảnh, với sự hướng cái thú được gọi là thơ văn ? Hả lại có thể coi cái thú âm nhạc là cao thượng hơn cái thú hút thuốc lá, mà ta gọi là vật chất được không ? Theo ý tôi thì cái lối phân loại ấy thực là hờ đờ, tối tăm, sai lạc. Tôi đoán là sự phân loại ấy đã bắt nguồn từ một nền triết lý chủ trương phân cách tinh thần ra khỏi thế xá, và không hề căn cứ trên một cuộc xét nét cẩn kẽ và thẳng thắn về mọi thú vui thực sự của con người ta.

Có lẽ tôi nói quá đáng chăng khi mà tôi giả định rằng mục đích tôi hưu của đời người là sự hướng thụ chân xác ? Thật là giản dị vô cùng vì sự thực nó là như thế mà. Tôi cũng còn lưỡng lự về cái chữ « mục đích » hay « cứu cánh » vì nó có vẻ bao hàm ý niệm cưỡng bách và nỗ lực giữa lúc đây chỉ là câu chuyện về một thái độ rất là tự nhiên thôi. Vẫn để đặt ra cho mỗi người chúng ta ở trên đời này, đâu có phải là cái mục đích đặt ra cho mình cố gắng đạt tới, mà chỉ là câu chuyện làm gì đây đối với kiếp người quá lầm thì trung bình cũng chỉ được chứng đẩm sau mười năm là cùng thôi. Bởi vậy cho nên cái cách thức con người đem ra để tổ chức đời mình hòng tìm cho ra được eangle nhiều hạnh phúc bao nhiêu càng hay bấy nhiêu ấy, thực có là một câu chuyện thực tiễn hơn là một đề thức siêu hình quyết định cái hướng thần bí của kiếp người ở trong tồng thể của vũ trụ.

QUÂN VÂN dịch

KỶ SAU : Mục đích của kiếp người

Cô N. (Hàiphòng):

Thưa ông tôi là một thiếu nữ đang sống trong cảnh tuyệt vọng nên phái ông giải đáp gồm tôi :

Năm nay tôi 22 tuổi và cách đây đã 3 năm tôi nán mặt tại họa : Ông chả ruột làm hại đến sự trinh tiết của tôi. Tôi không dám kêu than vì lo cho sự tan vỡ của gia đình. Giờ đây ông chả đó đã có vợ, và tôi cần phải sống chung trong gia đình có cả người chả đèn mợt đó! Tôi dành cả rặng quên chyun' e.

Nhưng có một người trai yêu tôi tha thiết vây.

Tôi có nên và có thể xây dựng cuộc đời với họ chăng một khi tôi vẫn muốn bảo đảm danh dự tôi và danh dự gia đình.

Có người trai nào có nhẽ tự trình tiết?

Đối với gia đình tôi cần phải có thái độ thế nào? Đã nhiều phen tôi có ý định quyền sinh hoặc thề phát đi tu...

TRÀ LỜI.— A di đà phật! cùa nhà chùa mồ rộng từ bi, nhưng việc gi cô phải bực chí mà cắt tóc di tu? Không may cho cô bị sống trong một gia đình có ông chú « quý hóa » ấy đã làm hại đời cô. Con người khốn nạn đó là « hoang thai » trong một xã hội sa đọa chỉ nghĩ đến những phút sống bỉ ổi của « lũ lợn » làm đảo ngược luân thường đạo lý. Cô phải có một thái độ dứt khoát để chống đối lại với cùi chỏ hành vi và tư cách đốn mạt này.

Cô vẫn có thể xây dựng gia đình được lâm chúa, nếu như người bạn kia yêu cô tha thiết và tha thứ tất cả những cái gì của quá vãng.

Người con trai với quan niệm mới (?) họ cần cù chửi trinh vào hiện tại yêu đương và lòng trung thành tuyệt đối. Vì đúng ra thì không ai có thể tha thứ cho sự lừa dối chồng con sau khi đã cùng nhau tìm hiểu mong tạo lập nên hạnh phúc cho nhau. Nếu như giá trị nguy hiểm con gái theo quan niệm cũ là : « cắt tai lợn hay không? sau ngày nhị hổ » thi chẳng hóa ra người con gái bị thiệt thòi lắm ư?

Vì « thời cuộc » đã xô đẩy và có khi cả làng (?) đến 7, 80 phần trăm các cô bị thành « gái đàn bà » một cách oan ức. Đáng thương cho những kẻ mắt « xú nữ mạc » vì hoàn cảnh chử không phải vì dâm tính. Dành rằng đó cũng là một bằng có trong thời gian « xú nữ thủ thân ».

Đối với gia đình thi dù sao cũng là sự đã rồi mà chỉ cần đổi với hạnh phúc của cô. Cô nên dò xét xem tâm lý của chàng ta thế nào để tiện bề nói thật. Vì người đàn ông rất kẽ cẩn (?). Đã yêu thi họ quên hết chuyện cũ mà chỉ ghét những người đàn bà có ý muốn lường gạt và giả dối với họ. Không gì bằng thành thật với nhau cô ạ. Đối với người đàn ông « già giận » họ cũng « tinh ý » lắm đấy.

Biết đâu sau khi rõ chuyện, và nếu



của HOÀI VINH

nurse chàng ta khác thường, chẳng thấp kém như những người đàn ông ích kỷ khác, chàng ta sẽ chẳng vượt tóc cô mà nói giống như chàng Kim đã thủ thi vở: nàng Kiều rằng :

Xưa nay trong đạo đàn bà,
Chữ TRINH kia cũng có ba bầy đường:
Có khi BIỂN ó khi THUỐNG,
Có quyền nào phải một đường chắp kinh?

TRÀ LỜI.— Bạn L. X. (Đà Nẵng): Bạn muốn trao đổi về tư tưởng ư? Nghĩa là hiện tượng về ý thức do kinh nghiệm và tu lợ phát sinh ra. Nhưng bạn cũng thấy rõ đấy, bạn phải học hỏi khảo cứu để bạn theo một chiều hướng nào mà hiện tinh là hai phe đối lập lên thế giới. Khi Bạn đã có một lập trường rõ rệt, bạn phải kiên định lập trường đó để những tư tưởng của bạn không bị phản tán và để bạn có ý thức khi muốn thể hiện ra hành động.

Bạn phải đọc sách. Nhưng đọc sách cốt để cho thẩm nhập và hiểu thấu đáo chứ không phải là đọc sơ qua. Sẽ có kết quả và giúp ích nhiều cho việc khảo luận, phê bình và sáng tác văn thơ như ý bạn muốn.

Còn về vấn đề học và sáng tác nhạc chung tôi đã giải đáp rồi, trong số 125.

Bạn Nam Thành (Paksé):

Tôi là một người đa tình đa cảm vì vây làm tôi áy náy luôn luôn. Và chính tôi đã có lần « đám » yêu một cô gái mà tôi và cô ta cũng chỉ thấy mặt nhau, chả không bao giờ được nói chuyện hay gặp nhau.

NHÂN TIN

Cần gấp ngay Minh Tâm (Nguyễn Thái Bình) Nam Định. Đến hỏi Ngọc tại 39/6 Frère Louis Saigon.

CUNG TÂM

Tôi yêu trong « MỘNG », mà nàng ấy cũng thương tôi trong « MỊ » chờ chàng thot được nên lời. Vợ mong ông có cách nào chỉ rõ cho để có thể thèm duyên chia sẻ ở trong Mộng và Mị mãi thì buồn lâm.

TRÀ LỜI.— Thật đúng là « thắc mắc mộng mị » của bạn. Nói bạn bỏ lỗi cho tôi và đừng giận tôi mà tội nghiệp nhá.

Bạn có biết và đã thấy con cây thế nào không? Nó là một thứ cua nhỏ ở dọc bờ biển ấy. Hơi thấy bóng người là con cây đã vội vút ngay vào hang vào lỗ. Vì vậy nên đã có câu : « Thật là dát như cây ».

Bạn là một chàng da tinh da cảm ư? và nếu tôi không làm, bạn đã « dám » yêu nhưng bạn lại là « cây » nên mỗi lần gặp mặt cô ta bạn chỉ muốn « độn thổ ».

Vì khéo nỗi khi gặp mặt thì tim bạn đánh mạnh hơn trống lảng, tai mũi mày bạn đỏ hơn gác chín thì thảo nào mà mối tình của bạn vẫn ở trong mộng trong mị.

Điều kiện tối thiểu để quyết định mà đã tạm thắng lợi là bạn thông cảm được rằng « Nàng ấy cũng thương bạn trong mị » thì việc gì bạn lại còn... sợ (!) nữa cơ chứ.

Nếu như bạn thành thật chử không phải là phất phơ như những « chàng bướm » thi bạn cứ việc gi... gi... đi. Và chữ « TÔI YÊU » là của « phái khỏe » nói trước đấy. Không có lý bạn lại định đợi người con gái « tấn công » bạn và tuyên bố trước rằng « Tôi yêu anh » à. Cũng có trường hợp ấy nhưng hiếm hoi lắm. Vì bản chất của họ là hay « sến sẹn » mà.

TRÀ LỜI.— Bạn Nguyễn tiệm Đề (Phnom Penh):

Đúng, Ông bạn ấy đang ở trong tình cảnh « Thương cung chi điều ». Nhất là ốm đau luôn nên hay chán nản, không tạo nỗi được một sức mạnh tinh thần để tranh đấu báu thân. Ông ta thường gặp nhiều nỗi khổ khăn, nên cảm thấy lo sợ và tin rằng định mệnh (?) đã bắt buộc, sẽ không đem lại được một cái gì huy hoàng tươi sáng đến với ông ta.

Thiết tưởng một thanh niên mới ngoài 20 tuổi đầu (như ông ta) mà lại có những tư tưởng bi quan tiêu cực đến như thế thì... hỏng.

Đã là thân với nhau thi bạn nên au ủi khuyên khích, ông ta. Nói cho ông ta rõ ràng quan niệm chử hiểu của ông ta thế là sai. Nếu như không giúp ích gì được cho gia đình, thi tại sao không thoát ly hồn để mà sống tự túc tự lập, vật lộn với đời. Mà cứ phải ý lèo mang tiếng là ăn bám vào gia đình?

Nhất là định nghĩa lời el a me một cách hờ dờ là : lấy vợ trong khi chưa có một sự nghiệp gì vững vàng chắc chắn :

« Thân bất tất thân » bạn ạ, bạn nên tìm lời hòn thiết để khuyên bảo cho ông bạn đó. Biết đâu sẽ làm nên gì... ở một ngày mai đây.



PHÒNG SỰ NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG ♦ PHÒNG SỰ NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG ♦ PHÒN GSU NGƯỜI VỢ

ĐẾN Phù văn Lâu hai chúng tôi lừa được một chỗ ngồi rất « mơ mộng ». Nhìn dòng Hương Giang lờ đờ, dầm chiếc thuyền (Périssore) lướt sóng và gió chiều dễ hưởn những hương vị của chốn Thần Kinh. Khi trời về chiều cát phần thay đổi mát dịu hơn nhiều, như tiết mùa thu vậy. Hai chúng tôi ngồi sát vai nhau mơ màng thả hồn theo cảnh.., hầu như quên hẳn công việc đã dự định. Thinh lanh Trọng đánh vào vai tôi cười, cắt cài giọng lầu linh thường lệ:

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng mọi trắc lực của trường đời, không đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Đúng dà, mình nói hết cho mà nghe. Không phải to béo, mạnh dà đánh người như cậu trưởng đầu!

Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng mọi trắc lực của trường đời, không đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói hết cho mà nghe. Không phải to béo, mạnh dà đánh

người như cậu trưởng đầu!

Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý

Mạnh như trâu chử gì?

— Bây giờ mình nói thật cho Cậu hiểu là mình sửa soạn đến Cậu chơi chử không phải đi phố phiếc gì hết. Mạnh dà có nghĩa là mạnh trên

đường lý tưởng — nghĩa sống, thẳng

mọi trắc lực của trường đời, không

đè hoãn cảnh chi phối. Có thể mới mông tạo lập được Hạnh phúc Gia

đình. Căn bản của con người là « lý



LÒNG MẸ

VŨ TRỤ như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, muôn chim tung cánh bay cao rộn rã tiếng hót trong trời mai....

Vài tia nắng vàng yếu ớt đã bắt đầu chạy dài phủ lên muôn cây khóm lá, hay nói cho đúng bao phủ cả dinh thự quan « KÈ ».....

Kè từ ngày được « bồ nhented » về làm quan ở xóm « gà » (nhà ông xã) đến nay, cả một vùng không ai không biết tiếng quan « kè » ; trong số đó có kè cả một số anh hùng « số dách » như đại vương « TIA » dò đốc « CHỐP MAO » hay anh chàng cù vồ « XÂM TRO » mà dã nổi danh như « cồn » là vồ giỏi đều khiếp phục trước bắn lịnh cao cường và quân tử của ông ta.

— Kit ! kèn ! kèt...

Cánh cửa dinh vừa sịch mở, hùng dũng quan « KÈ » nhảy hai phóc ra khỏi « dinh » vỗ mạnh cặp nhung y rồi bắt đầu oai nghiêm cất giọng.

— Ô ! ô ! ô ! ô...

Quan « KÈ » vừa dứt tiếng thi lù lù từ trong dinh thư chí « VÀNG LỒ ĐỒ » dẫn bầy con và vài « Phu nhân » khác uả ra chạy từ tản khắp vườn đê kiếm ăn không như những « phu nhân » kia chí « VÀNG LỒ ĐỒ » dẫn con tới một gốc cây nằm « úm », vi sáng nay trời còn lạnh lắm..

Từ cành cây « bưởi » phía vườn ; quan KÈ phoc xuống đất oai vệ đi lại chỗ chí « VÀNG LỒ ĐỒ »... thì bỗng « quan ngài » vụt đứng thẳng lại há hốc mồm quát lên.

— Két ! è ! è.

Vừa nghe báo động chí « vàng Lồ Đồ » lẹ làng nhín lại... Ô ! Thị ra đó là chiếc thiết giáp xa hiệu « CHONF » ở trại « Cao sắt » Caos đang nằm phục ở bụi mía cạnh giếng cuối vườn kia.

— Ác ! tai ! ác ! ác !

— Két ! è ! è !

— Chết ! chết ! chết !

— Ác ! tai ! ác ! ác !

Nhè thấy tiếng lão nháo của các phu nhân và quan KÈ, lão chủ nhà xác

gày ra đậm từ tung khiến cho chiếc xe « thiết giáp xa » « CHONF » của địch quân rút lui có trật tự ..

MẶT trời đã lên cao và trích nghiêng về hướng Tây. Nắng không còn gay gắt như ban trưa mà đã dịu bớt đi, vì trời đã đỡ về chiều từ lâu... Ông cầu ao gần đồng rơm: quan KÈ đang oai nghiêm đứng giữa đàn « gà » với bộ nhung phục trường võ và cặp song kiếm nhọn lâm (nghe đâu cặp song kiếm này đã từng vẩy máu những tên bắt lương khi thử thách tài năng hồi còn ở xóm dưới).

Như các chí khác « chí VÀNG LỒ ĐỒ » vẫn dẫn bầy con theo đoàn kiếm ăn, thỉnh thoảng chí ta ngừng lại tục ! tục ! như ân yém với các con rồi lại đi ..

Các « qui tử » ngoan lâm, cậu thi tràng trắng cái thi nâu nâu ; ôi thôi đủ thứ. Các cậu không tinh nghịch như chú « GÀ CHOAI » hay anh « GÀ LỒ » mà ngộ nghĩnh dễ thương nên chí « vàng » không khi nào rời đi một bước...

Bống !

— Két ! è ! è !

Mắt quan KÈ quắc sáng lên, một tay thu lại như chục vung kiếm tối đối đầu với nghịch quân... Cả đoàn đều nhón nhác và chạy toán loạn ; riêng chí « VÀNG LỒ ĐỒ » vẫn điềm nhiên dẫn con chạy vào bụi khoai...

— Vút ! vút !

— Ôi chao ơi ! chí « vàng » vừa ngửng lên đã kiep via.

— Tai ác ! ác tai ác !

Trên không vừa xuất hiện hai chiếc phi cơ « B 26 » hiệu « OS » (2) lượn đi lượn lại không ngớt....

— Bị oanh kích bất ngờ các chí gà đều nháo lên.



— Ác ác ! tai ác ! ác tai ác !
Và các cậu bé thì rối rít gào la thảm thiết.

— Chết ! chết ! chết !

Hai chiếc oanh tạc cơ tự nãy giờ quần đi quần lại mấy vòng, rồi bỗng một chiếc tắt máy vụt thẳng xuống phía bụi « minh tinh ».

— Rẹt ! Rẹt ! Rẹt !

Sau loạt liên thịnh.. . một tiếng kêu lén yếu ớt rồi mất đi... chiếc phi cơ « OS » lại bay lên mang theo cậu bé còn rướm máu đỏ troi !

— Két ! è ! è !

— Ác ! ác ! tai ác !

Đứng trước tình cảnh đau thương chí « VÀNG LỒ ĐỒ » không thể yên tâm vì tinh Mẫu tử đã g xéo dày tâm can... Kia ! đị h quân đang bắn chết và mang đi một « giọt máu » của chí... Lãm ngor ư ?

Không thể được ! Nghiến chặt răng, chí vỗ cánh tung theo ..

— Vút !!! phach ! phach !

Mặt trời đã lặn từ lâu ; chỉ còn vài tia nắng vàng le lói như chục tắt di...

Gió đông vẫn rít lên từng cơn ; quạt vào vườn mía vang lên những âm điệu thê lương...

Xa xa dưới đồng rơm ở Cầu ao chí « VÀNG LỒ ĐỒ » lặng lẽ nhìn đứa con xấu số đang quần quại trên vũng máu đào rồi lịm dần.

Thương con quá ! mà chí chẳng biết làm thế nào chỉ biết nằm xuống một bên úm lấy đàn con kia gần đứa con xấu số.

Nóng cõi nhìn trong bóng chiều chập choạng về phía chuồng chí kêu lên...

— Ét ! Et ! è è !

Như kè lè với linh hồn con ; thằng bé đã bỏ chí đi giữa chiều Đông....

Chiều vẫn chim lẩn không đợi mong, đêm lại tối về không luyến tiếc...

Lòng chí lúc này hình như nặng nề lắm thi phải ...

Vài anh em của hắn thỉnh thoảng nhìn xác người anh hay người em gì đó kêu lên :

— Chết ! chết !

Trong lúc chiều vẫn dần dần chim xuống...

Phan Thành, chiều nắng giỗ

KIÊM TUẤN

ĐỜI MỚI số 129



NGƯỜI BẠN TRIỀU TIỀN

Người bạn Triều Tiên ơi !

Xua kia...

Anh với tôi còn xa lạ,

Nhưng ngày nay, ta đã quá hân nhau
Viết gì đây trên tranh giấy trắng phau
Đè nỗi hối nỗi niềm ta thông cảm ?
Ngày qua hương tái khoác màu áo đậm
Máu nhuộm hồng trên giải đất thân yêu
Từ ái Nam Quan, đến mũi Cà Mau
Xuong lấp trắng rùng khắp cao đồng rộng.

Chín năm tranh nguồn sống,

Hòn nay ngừng tay súng,
Vết gùi bạn vùi lờ

Người bạn Triều Tiên ơi !

Đông năm ấy, đồng bào tôi vùng dậy
Bốn năm sau, có bạn đứng kề bên
Cùng một lòng, ta dành lại Giang San

Còn hy sinh, còn chịu ngàn cay đắng
Khi Triều Tiên còn phản Bắc với Nam
Thành Phố Sơn k'ông thuộc hân Nam Hán
Và Bình Nhưỡng không năm riêng một xá.
Ba mươi tám (1) không là đường ngắn trở
Chia tình thương của một nước Triều Tiên.
Giờ Bé Hải không ngăn cách đổi mèn,
Trà khá, Lím Gang, Hồng Hà, Vầm
cô (2)

Bí Vi, Hồng Linh, Ngự Bình « Bảy nái » (3)
Piải năm trên một nước Việt thân yêu
Từ ái Nam Quan đến mũi Cà Mau
Tình không dứt đoạn.

Không xa nhau như Trí h Ngugéa thời xưa.

Hôm nay...

Bàn Môn Điem không còn họp nữa
Và Trung Gia cung đồng cửa lầu rồi
Ôi Triều Tiên ở tận chốn xa xôi...
Mây cản phủ đền màu tuyêt trắng /
Trời Việt Nam cũng chỉ vừa hé rạng
Thì Anh, tôi c'ura thè voi rời tuy

Bao đam thanh còn vắng vắng đâu đây
Đòi ta giành trả lại

Nhưng nương khaai bái sẵn.

Nhưng đồng lúa phì nhiêu,

Bao thán nứ yêu lầu,

Nhưng sông dài biến rộng,

Rừng cao xanh và đồng lộng gió mal

Trà ta c'ùm trót,

Nhưng v' sao sắng tò .

Phải trả ta tất cả

Nhưng gì của đất nước giang san,
Của Triều Tiên phải trả lại Triều Tiên

Của nước Việt phải hoàn về nước Việt.

**

Người bạn Triều Tiên ơi !

Gió đây...

Tay nắm tay cho chặt

Dành về ta,

Từ tảo đất lợt tay người.

Từ giọt máu lạc rơi ngài tím Mẹ.

Trên một nước ai có quyền được kể ?

Đường phản ranh lên Tô quốc chúng ta ?

Bắc Nam Triều Tiên, c'ùng chí một nhà

S'ng Bên Hải không là đường b'en giời

Cát tình thương của một nước Việt Nam.

**

Phải trả ta tất cả

Nhưng gì của đất nước Giang san.

C'ùa Triều Tiên, phải trả lại Triều Tiên

C'ùa nước Việt, phải hoàn về nước Việt.

Thu 54

GIANG TÂN

(1) Trong hội nghị Bàn mòn Biếm, L.H.Q. và phái Cộng đà lấy vi tuyến 28 chia nước Triều Tiên thành 2 khu Bắc, Nam.

(2) Trên các con sông ở Việt Nam.

(3) Trên các ngọn núi ở Việt Nam.



Củ chỉ của đôi tay anh sẽ sàng, mà vẫn không tránh được những tiếng cọ xát sot soat cả của mảnh giấy, của chất nhôm, lẩn cái gì trong lòng anh nữa; anh là một tên Ký, một tên Ký nghèo làm việc cho Hằng buôn. Có thể thôi Tiếng Ông già giữ kho hồn hồn trong tiếng thở khò khè qua hơi thuốc lào:

— Được rồi... chẳng quan ngại. Cứ kê vào sổ xuất phát dù là được. Chuyện chi!... Xuất hàng trăm lần, có khi cũng lẩn lộn chứ.

Khỏi thuốc lào tỏa rộng, tràn ra cửa, lồng lộn trong ánh nắng, dần dần mất hút, tan biến đi đâu như không xảy ra một sự gi...

Việt bỏ cái gói nhật trình cồng cộm ấy trên chiếc bàn nhỏ kê ở góc kho. Dáng mặt xương của anh cứ dài thuỗc ra. Đôi mắt Việt long lanh. Mái tóc xòa xuống đình đám trót như kết duyên lành với cái cổ áo sơ-mi xơ lở vải ngoài, đóng dày mồ hôi. Anh nuốt nước bọt, chép miệng. Anh nhớ lại: Hôm nay là ngày cuối tháng... Con khát sữa. Vợ ôm. Thiếu cái nồi hầm cháo, nghiền cho con ăn... Việt cần thận đặt chiếc mũ bê rẽ nay giờ vẫn đội lệch trên đầu, che lấy bộ cà-mèng như sợ có kẻ nom thấy, và cũng như dẫn cái vật kín đáo ấy lại, sợ nó suất soát đi chăng?

Việt trở lại ngồi chỗ cũ, ngay ở chiếc ghế xếp kê bên cạnh bàn giấy ông già.

Ông già tu hết ngum nước trong cốc, nói tiếp vẫn với cái giọng bông lồng giữa trời:

— Thảm gì cái của đất ấy... Tình thế này bọn cá mập cồn trú xuất dương nữa kia chứ!.. Đề rồi mà xem!

Nay giờ Việt vẫn nói chuyện vui vẻ với ông già, nhưng giờ thiêng lại lặng thinh. Mấy lần anh có ý định mở gói nhật trình, bỏ cái bộ « cà mèng » ấy ra... trả lại.

— Hiếm gì cái của mon ấy... Ông già nói thế mà đúng. Của bóc lột trả lại cho bọn bóc lột!.. Ngoài kia, nắng chói sáng. Chất nhôm sẽ óng ánh, lóa mắt. Một điều hiển nhiên là « của ấy » còn mới, hữu dụng, gọn gàng, nhẹ... Rồi vợ anh, con anh sẽ vui, và cười với anh. Mà biết đâu lại không cần đến nó trong tương lai? Đóng vào người một bộ áo quần nau, bị vải sau lưng, lên đường!

Vợ anh cũng thế. Anh công thêm đứa con. Nhẹ vui lâng lâng, thanh thoát. Chất nhôm cọ vào khuy nút sắt ba lô, kêu lanh canh. Nhạc đường xa. Nhạc của những ngày khói lửa lan tràn giải phóng quê hương!

Việt phân vân, định cười nụ với ông già Nhưng, thoát một cái, anh bước ra ngoài, tiêu tiện. Nắng ngã bóng dài hơn Lá vàng trên mấy cái cây trước hằng buôn đồ sộ phô phất, rung từng chiếc.

Lần này anh hầm hở bước vào kho. Không khí trong này, trong cái kho chứa hàng của lão chủ hiệu buôn giàu có, nặng chính chính. Nóng bức. Trước mắt anh, vật liệu xếp thành từng đống lù lù, tranh tối tranh sáng. Sao mà nhiều đến thế! Nhưng hiện tại thì... — Làm sao bây giờ? Nhô ra...

Anh biết và hiểu rằng: anh đã quan trọng hóa cái câu chuyện « Cà mèng ». Nhưng... — lại nhưng —, ai cầm được lòng anh. Dù sao thì anh cũng đã phạm một hành động lén lút. Anh đã thông đồng với ông già giữ kho để biến thủ.

Ông già cười nhếch, do vài lỗ răng sún, Đôi cánh râu mép của ông lúc này cũng cười vui, yên lặng thỏa thuận với Việt.

Bằng một hành động tự nhiên, như để đánh loãng bầu không khí trầm tri đã thông đồng với anh vừa rồi, Việt móc túi lấy bản tin tức thời sự, chỉ tay đọc mấy giòng cho ông già nghe một cách vô tư:

«... Chia 17 vỉ tuyên. Đặt chúng ta trước một việc đã rồi. Nếu cố gắng « lấy vò lục chống lại, chúng ta sẽ bị « dời vào một trình trạng nguy ngập... »

Ừ, đọc một cái tin quá quan trọng người ta đã bàn luận xôn xao từ mấy hôm nay, mà sao thấy như không! Cái tin ấy, tiền kiếp đã có một sự gi

liên hệ với câu chuyện « cà mèng », nên xui Việt — người thư ký quên của một Hằng Buôn lớn — đọc nó với cái giọng, ò ò như vịt đực. Nhưng hề gì. Giờ đây, đối với ông già và Việt thì như thường không ai hay biết gì cái việc ấy cả — Cái việc này sao mà nó lạc đẽ và mâu thuẫn với câu chuyện biền lận « cà mèng » quá!



VÌ LỆT chia tay ông già giữ kho. Nhìn tối nhìn lui cần thận, hắn ôm ké né cái « của quý ấy » ra xe đạp để ngoài hiên, móc vào dàn vật liệu đằng sau xe, đạp tuốt một mạch qua đường bờ sông, qua một khu phố, rồi về nhà.

Có kẻ quen biết cùng làm công với Việt trong Hằng Buôn, chào Việt, cười nói ê a. Hắn nhìn lui lấy lệ.

Về đến nhà — Tỉnh táo, Việt mở gói nhật trình trao cho vợ.

— Chao ôi! lại mua cái gì đây?

Vợ Việt cười, không dấu được vẻ lo lắng. Nét mặt người đàn bà vừa ốm dậy, nom hốc hác quá,

— Người ta cho đấy. Hầm cháo cho con thi tuyệt lầm đấy minhạ! Đỡ lo gần trăm bạc; kiếm đâu ra tiền...

Việt nói câu ấy với vợ vẻ không được tự nhiên. Hắn có cảm giác như mình làm một việc gì quá gian lận, gian lận hơn cả một tên bán mồ hôi và máu của Dân tộc. Đây không phải là cảm giác lần đầu tiên hắn bắt gặp.

Hắn cởi quần dài và áo sơ mi vắt lên thành ghế ngồi cũ kỹ. Căn nhà là một gian ở ngoại ô tối om om. Có tiếng khóc oe oe của con hắn. Muỗi bắt đầu sa vào ống chân vận quần cụt. Hắn cảm thấy ngứa ngứa dồn dập nơi bắp vá.

Vợ hắn thắp ngọn đèn dầu lửa, khói tỏa lên nóc nhà mùi hăng hắc. Việt nhìn ánh đèn đỏ ngầu. Thật trái với ánh điện đường phố, ánh điện cái nhà lâu hai tầng của Lão chủ hằng buôn phì nộn, giàu hàng trăm triệu bạc, cứ là như phiên hội chợ. Làn khói động đèn của đèn dầu chắc là phải khác lắm với lòn khói thuốc lào của ông già giữ kho lúc ban chiều đã tỏa rộng mãi ra, và biến đi đâu mất. Biến đi như không xảy ra một sự gì..

PHAN LINH

* MÀM XANH VĂN NGHỆ * MÀM XANH VĂN NGHỆ *

TIẾNG NẮC

BÁC CỘNG LƯNG ĐẬP:

Màu gỗ lim lèn nước của lòn da
Sáng lèn, loang loáng dưới trưa hè,
Tay gân guốc nắm chắc còng xe cũ,
Trời không gió,
Hai bên đường cây cối ngủ say mê,
Nắng tháng năm ngắn những bước chân đi,
Bác gắng sức mong dần con khôi dồi...

Từ sáng sớm...
Sương rù nặng trên cành soạn trước ngõ,
Bác dậy ngồi bên bếp,
Điếc thuốc tàn ngậm mãi trên môi.
Mồi lửa rơm âm ỉ liếm khu nồi;
Vợ bác dέ, cành nhà đơn chiếc.

... Trời sáng hơn
Xóm nghèo thức giấc.
Vợ nón rách, bác xô liếp bước ra;
Lệnh ban mai thăm qua mảnh áo dù
Bác ôm ngực ho le khù khụ
Chân cù bước: đôi bắp chân đen sùi

Hai trái chân chắc nịch:
Người sống một gia đình.
Gian nan, ngày lao lực bắt đầu.
Mồ hôi đầm, đôi bát cơm mạnh áo.
Bác cộng lưng đẹp.
Chiếc chuông to buông vài tiếng khò khè.
Kinh koong! kinh koong
Lặng nghe qua như tiếng than dài:
Khốn khổ! Khốn khổ!..

Xe dừng lại.
Mành khăn thô thấm mặt.
Chiếc nón tươm phành phạch,
Trọc áo ra, bác lảng lặng nằm tiễn công.
— « ... Trời nắng nôi, mai tận ở Kim Long... » (1)

Khách trừng mắt bước liền vào ngõ.
Người lao động cẩm hồn nhưng nín lặng.
Thôi, cháo rau mà được yên thân,
Kiếp ngựa trâu tháng tháng, năm năm.

Đã quen với những ngày tung rổi...
Cò khô, bác lè luối liếm môi.
Mùi mặn, chất mồ hôi muối.
Chiều về dịu lại,

Đợt nắng vàng ngác ngoài trên chòm cây.
Trà x, nộp thuế đã xong.
Rẽ vào chợ, bác mua mầm gạo.

Con lợn đất
Đồng bạc kèo
Về làm quà cho lũ con ngày
Nhờ trời cho bác mạnh chân tay

Gia đình bác tháng ngày đập đổi.
Hắn hoan, lòng lâng lâng nhẹ
Bác vui mừng xô liếp bước vội.
Có tiếng khóc tì tè.

Bác dừng lại: trên chiếc giường tre thấp,
Nghẹt ngào trong tiếng nấc
Vợ bác ngồi ủ rủ giữa khoan tay
Nước mắt rung, rò xuống mành sườn gầy

Con bác chết, mặt đập tờ giấy trắng.

LÊ ĐÀO LINH

(1) Một làng ở Huế

KHO dự trữ, vật liệu của hằng luôn mở rộng cánh cửa sắt. Ánh nắng chênh chêch trải dài trên thềm xi măng. Việt thở mạnh, khoan khoái. Gió tự ngoài hiên nắng tràn vào lòng ngực anh như một liều thuốc bồ. Nhất là trong lúc này, Việt càng cảm thấy quá ướt nhẹ nhôm. Anh vừa vượt qua một chặng đường của tâm tư: thật vậy, Việt suy nghĩ musing lung trước khi nhặt một mảnh giấy nhặt trình nhăn nhó mà ông già gác kho đã bỏ đi, yết vào xó với một đống bừa bộn nào là bao giờ, giày kẽm, hộp thiếc, giẻ rách, vải mộc... Từ từ Việt vượt tờ giấy, trải dài ra giữa nền nhà, đặt nhẹ nhàng bộ « cà mèng » còn mới tinh vào giữa khung giấy, gói lại.

★

TRUYỀN NGẮN CỦA PHAN LINH * TRUYỀN NGẮN CỦA PHAN LINH * TRUYỀN NGẮN CỦA

24

ĐỜI MỚI số 129

PHAN LINH * TRUYỀN NGẮN

ĐỜI MỚI số 129

25



Hè là cái quái gì, tôi thật không biết. Mà thường tôi hay nghe miệng đời bảo: « Thè thì mắng, thắc thì rối ». Thuở bé tí teo, đánh đáo với các bạn, có chuyện bất đồng, tranh ăn thua, là chúng tôi bảo hè: « Tao có ăn gian thì Bà Cây xây bẩn » — « Tao có ăn gian thì Bà Cố vặn họng ».

Riêng tôi, tôi hay hè: « Bà Cố vặn họng ». Vì rằng lúc ấy tôi biết Bà Cố của tôi đã chết lâu rồi, mà dù có còn sống, Bà Cố tôi cũng không vặn họng tôi vì Bà thương tôi như trứng mỏng.

Tôi thường hay ăn cắp xu trong rò may của Má tôi để đánh đáo hay ăn hàng. Thấy mất xu, mẹ tôi bảo là tôi lấy vậy. Chối đây đây, tôi hè: « Bà Cố vặn họng ». Mỗi khi như vậy mẹ tôi sợ lắm và la ép không cho, rồi bỏ qua chuyện mất xu.

Với trí óc non thơ của tôi, lúc ấy, tôi cho hè là một cái gì đầm bao đè cho tôi chối lút mọi hành động không hay của tôi và nói trái với sự thật.

— Lần lần lên, đọc truyện Tàu, tôi thấy người ta hè và người ta mắc lời hè: LA THÀNH hè: « Sẽ chết dưới trán ngàn mủi tên », nếu không truyền hết nghề Thương cho TÂN THÚC BẢO. Nhưng còn một đường ruột di truyền « Hết mà thương » LA THÀNH lại dấu đi và chết đi với nó tại Ủ NÊ hò dưới bao mủi tên nhọn đâm vào khắp người. TÂN THÚC BẢO lại dấu mất đường « Sát thủ

TIỂU HÌNH

giản » và cũng chết y theo lời hè của mình. Tiết định San đã hè và đã bội hè với Phàn Nương. Thị bị treo cây, đâm xuống nước và sau rốt cả giòng họ TIẾT bị « tử do dao kiếm » đều là những ứng hiện của lời hè vậy.

Còn bao nhiêu chuyện hè khác đều linh nghiệm.

Bấy giờ tôi có hơi sợ và thấy hè nào là quan hệ của lời hè. Từ đó, tôi không dám hè nữa. Nhưng một đôi khi, dưới hoa hay trên đường vắng ở những đêm thanh, hay gần sát nhau trên cái băng xanh, tôi lại phải chỉ trỏ sao mà hè với ai: « Trời Phật sẽ chứng cho lòng anh ». Đúng như vậy, Trời Phật sẽ chứng cho lòng tôi và tôi chưa mắng phai lời hè, vì chính tôi là con người bị hắt hủi, ruồng bỏ và đau khổ vì ai.

— Ở một tinh nọ, tôi được chứng kiến một cuộc hè long trọng và công khai. Đinh lồng, nơi hè, hôm ấy, mở rộng cửa. Dân chúng được tự do vào xem và chứng kiến. Trước bàn Thần, có tiếng là linh thiêng, đèn nhang nghi ngút sáng chao. Hương trầm với hương hoa hòa lẫn và đưa đi một hương vị đặc biệt, huyền, thiêng, kính. Tuần hè Ban Hội hè, khăn đen áo rộng, kính cẩn chờ đợi. Tiếng chuông ngân đều Ông Hương Cả, khăn đen, áo rộng xanh, tóc bạc phơ, hàm râu trắng xóa, nghiêm chỉnh quỳ thẳng lưng trước bàn Thần niệm hương, dưới sự chứng kiến của ông Tinh trưởng.

Cuộc hè bắt đầu. Một hồi chuông ngân. Yên lặng! Ngọn gió bên ngoài thổi khua cành cây xào xạt. Bên trong đình, không khí như đứng lại và mọi người như nín thở. Bao nhiêu cặp mắt đều hướng về trước bàn Thần. Tiên cáo, tay xách một con gà trống già, bước ra đứng trước giữa bàn Thần, mặt hơi tái, cúi đầu làm lè. Giọng run run, tiên cáo hè lớn tiếng: « Tôi tên là NGUYỄN VĂN L... , tuổi Hợi 56 tuổi. Nếu tôi có cáo gian cho anh TRẦN VĂN H... , đây sẽ nợ giữa tôi và anh, thì Thánh Thần linh hiển chứng minh và cho tôi chết một cách thảm thiết như con gà này ». Nói xong, hai tay anh vặn mảnh mệt cái: Cò con gà lợn đứt không la được một tiếng, máu chảy tuôn.

Có tiếng lão xào lại.

Đến lượt bị cáo. Cũng như tiên cáo, người này xách một con gà trống già trống, đến trước bàn Thần, cúi đầu làm lè.

Một hồi chuông ngân lên lại... Không khí như bị đè xuống, im phẳng phắc. Đông đặc bị cáo hè: « Tôi tên là TRẦN VĂN H... , tuổi Dậu 58 tuổi,



ĐỢI CHỜ

NĂM ngoái anh đi

Tiền đưa anh, có em gái dậy thì
Mỗi cười e ấp,
Ngại ngăn khăn vẩy lúc phân ly
Hẹn nhau rằng chờ đợi
Rồi anh về ướm tiếng hát vu quy
Em tôi buồn không nói
Lưu ly giêng mắt tầm hàng mi.

Anh đi.

Mộng sông hồ nao nức
Trung dương bứt rút nèo đăng trình
Xót thương người em nhỏ đồng trình
Quê hương nghèo mong mỏi:
Mùa thu sau giãy sạch bụi trường chinh

Anh lại về

Đêm hợp hôn đèn sáng lung linh.

Những cánh thư nho nhỏ

Nỗi dịp cầu sông Ngân
Đàn bướm đưa tin, thay vỏ mẩy lẩn
Em tôi vẫn còn chờ đợi.
Non nước chấn chưởng khúc nhạc hành quân

Người anh chiến sĩ

Rú chiến bào, đan nốt giấc mơ xuân

Năm nay anh về

Nhưng nước non còn chưa tỏ.
Xót thương em mới nở nụ đờ
Đón anh môi hé hoa cười
(Ai đem chinh chiến cưới người ngày thơ !)

Em ơi!

Chiều qua đợi chiều mai chờ,
Anh đi san phẳng dài hờ cách ngắn.

BÍCH GIANG

ĐỜI MỚI số 129



MÙA MIỀN NAM

Gửi người em phương Bắc

Tôi yêu mưa miền Nam
Gởi nhớ mưa Xuân đất Bắc
Mưa mùa Dân Tộc
Sông núi ẩm màu xanh.
Tôi yêu mưa về trên mẩy nèo đê thành
ƯỚI vai người thương nữ.

**

Ai có về Sông Căm xa xôi
Gửi dùm tôi hương mưa núi đồi
Ướp trong màn sương lạnh.
Ai có về xứ Lạng
Thương dùm tôi trời xanh Yên Bái
Trăng nước sông Thảo.
Ai có về sông Nhị
Chập chùng xuôi bóng áo nâu
Long Biên dài mẩy nhịp cầu
Vui về Hành hát câu thanh bình.
Mưa miền Nam tương tư trời xứ Bắc
Giồng Cửu Long xa tấp
Thương về ruộng rẫy phì nhiêu
Quê hương từ độ tiêu điều,
Mái gianh tan tác, dân nghèo, đất hoang !

**

Tôi yêu mưa miền Nam
Mưa mùa no ấm
Những cánh đồng bát ngát vươn lên
Những nèo đêng xuôi về Lục Tỉnh
Có những thành phố xinh xinh
Người dân hiền lành
Như những triều sông nhỏ.
Tôi yêu...

— Nói làm sao cho xiết!

Tình thương ruộng lúa miền Nam
Với bóng dừa xanh êm mát
Bưởi Biển Hòa dịu ngọt
Nhớ cam Bố Hạ thơm lành

**

Sớm hôm nay mưa uất kinh thành
— Mưa có về chung hai miền đất Nước ?

(Mưa tháng 8/54)

VĨNH LỘC

ĐỜI MỚI số 129

xin Thánh Thần hiền hách chứng minh cho lời hè của tôi hôm nay. Nếu tôi có giandõi về số nợ như lời tố cáo anh NGUYỄN VĂN L... và nếu tôi chối hay trả trái làm mất, thì xin Thánh minh soi xét và cho tôi chết như số phận con gà này. Một cái rặc! Đầu con gà bị vặn mạnh đứt ra khỏi cổ... máu tuôn tràn, thân gà giãy đanh đạch trước bàn Thần.

Rùng rợn! Xương sống tôi thấy lạnh và người tôi nồi da gà.

Thời gian qua, Hai người nói trên vẫn mạnh khoẻ và làm ăn phát đạt như thường, chưa có ai ra làm sao cả.

Thần thánh có linh hiền chăng? Ngày giờ chưa đến chăng?

Tùy nơi Bạn tin tưởng hay không vậy.

— Có một lần nào, một người Bạn nhờ tôi đến trước Tòa Hòa Giải làm chứng đê anh xin khai sinh cho mấy đứa con anh.

Thật ra, tôi biết anh bạn tôi có con, nhưng không nhớ là mấy đứa, mỗi đứa sanh vào năm nào và ở đâu. Biết thế, bạn tôi có trao cho tôi mảnh giấy nhỏ biên rành tên họ vợ anh, con anh, mấy đứa, mỗi đứa sanh năm nào, tại đâu. Tôi học thuộc lòng vậy.

Khi ra toà, quan toà bảo tôi đưa tay lên « hè » để nói sự thật.

Tôi đưa tay lên cao, thẳng, và mạnh dạn nói: « Tôi xin hè ». Nhưng trong ruột, tôi lại nho nhỏ: « Tôi xin hè để nói những cái mà tôi không biết có đúng sự thật hay không ».

Viết lại mấy dòng này, tôi vẫn còn tức cười và không biết lời hè của tôi

TIỂU HÌNH

có ông nào khuất mặt chứng minh không? Và nếu có, không biết ông nào ấy sẽ già cho tôi hình phạt nào, vì chính trong lúc hè, tôi chỉ nói là « Tôi xin hè » chứ nào có quy định trước cái hình phạt như ông La Thành hay Tân Thúc Bảo, hay Tiết định San thuở xưa hoặc vận cõi hai con gà như hai chú đồi này đâu.

— 1945! Một biến chuyển của thời cuộc. Cả một thay đổi lớn lao. Tình thần của mọi công dân lúc ấy quá bồng bột và lâm cao vút. Thanh niên, công chúa, đế tò lòng trung thành với một thề ché mới, một TÒ QUỐC vừa được hồi sinh, đã thành lập bao nhiêu « Bàn thờ TÒ QUỐC » và long trọng, hiên ngang hùng dũng, chánh thức hè Trung thành với TÒ QUỐC. Tuy không quy định trước cho mình một hình phạt trong khi lôi hè, nhưng đối với NON SÔNG TÒ QUỐC mà TÒ tiên ta đã dày công xây dựng, xây đắp, giữ gìn và lưu lại cho chúng ta đến nay thì lời hè ấy nó mới quan hệ như thế nào. Tất cả chúng ta đều có một bồn phận thiêng liêng tất nhiên phải làm, phải trọn, phải tuân hành đối với NON SÔNG GẦM VỐC ấy, thì hả hãi còn phải hè? Mà đã hè như trên kia, thì cái Thiêng liêng Cao cả ấy nó lại còn Thiêng liêng cao cả đến Bực nào.

Bạn ơi, hè mà, hương hè chưa phai, nước hè chưa ráo.

Bạn đã lôi rồi, và bao nhiêu người bạn khác cũng đã mất rồi. Hè mà nào đâu là hình phạt và người mẹ thân yêu cao quý kia đâu có giận hờn, mà vẫn mến yêu Bạn, che chở Bạn, nuôi nấng Bạn tươi tắn lúc Bạn sống, âu yếm cát giữ thi hài Bạn vào lòng lúc Bạn vào lòng lúc Bạn tắt nghỉ. Hy sinh ấy, Từ ái ấy, còn gì sánh được hả Bạn?

Bạn có lỗi hè, trái mệnh, bội bạc... người mẹ kia vẫn một lượng bao dung và không bao giờ bỏ rơi Bạn đâu, vì rằng Nước lúc nào cũng chảy xuống chòi trũng, dù đó là bùn lầy hôi thối.

THANH LAN Võ ngọc Thanh



Mở mắt... Dắng đặc bóng đêm...
Cái nỗi gi cứ bao khoán mãi ? Minh
lại không ngủ được nữa rồi..

Một niềm chí, tiềm tàng từ đầu
hôm, bồn chồn trong giấc ngủ, bỗng
đánh thức mình dậy vào lúc gà reo
tiếng thứ nhất .. Nghĩ xa, nghĩ gần...
rồi lại nghĩ xa xa ..

Thế này thì hỏng Ta phải trỗi dậy
ngay, đốt đèn gấp, viết thẳng một bức
thư gửi về cho các bạn. Cho Túy ?
Cho Chung ? Cho Hình ? Ủ ! Cho
Hình ! Ủ ! mình phải tì mỉ kẽ lại cẩn
kẽ cho các bạn nghe những thành
tích lớn lao đã thu đạt được trong
năm năm trời... Năm năm ròng tấp
tành lao động minh đã gầy được một
cân bản vững chắc : da sạm như đồng
đen, bàn tay chai như đá, và tám
hòn rắn chắc trong sáng như kim
cương... không bao giờ còn lung lay
não núng...

Ủ ! mình phải viết gấp bức thư,
như nhiều lần ! mình đã từng viết
cho cách bạn .. Ủ ! mà sao nay giờ
liên miên lâm lời thế, ta vẫn chưa
chịu trỗi dậy ngay cho ? Muốn thốt
một tiếng cười thật to vang lên trán
áp nỗi lòng dùng dằng, e ấp, sao vẫn
nghẹn ngào thốt không khỏi cõi họng
là nghĩa làm sao ? Cái gì cứ như triền
miên, lòn vòn, cứ như van lòn, như
quyen rũ, mọc mòi, nỉ năn, van vỉ
cho lòng ta luống uỷ mị thế thi thôi !
Này ! em ơi ! Đêm mít mùng tối lắm !
Này ! em hãy lắng lại tâm hồn ! Ta xin
em chỉ một phút phân trần thôi nhé.
Cho phép ta giải bày đôi chỗ uẩn áo
của tâm tư, rồi, nghe xong, nếu em
cứ nắng nặc một mực, thi ta sẽ cam
lòng dành chịu để em tùy ý muốn sao
thì ra sao.

Này ! em lắng lại thử sao ! Nghĩa đời
trong mấy tiếng ! Ngày vữn trú vô biên
lạnh, lěo không cùng, ngày ! mưa bén
ngoài giữa mít mùng đêm tối đang bao
trùm lấy những kiếp phù du. Đầu một
lời thì vàng đá, hứ em ? Nếu không,
thì lạnh lùng làm sao chịu nổi ? Đời em
có phải một với một là hai đầu,
mà em toàn tính tồi chirc theo toán
học tinh vi đến tàn nhẫn ? Đời em có
quả là một cái gi hoàn toàn hợp lý cho
đâ. Em mang một linh hồn huyền ảo,
luôn luôn sôi dậy những tiếng nắc
nghẹn ngào, trong ký ức còn văng
văng mãi tiếng gọi xa xôi của ký niêm
tha thiết vọng trên giọng thời gian...

Hết nhiên, tôi cảm thấy một cách rõ
rệt đến xốn xang rằng, đầu đêm khuya
không dắng đặc tối thi đói mắt thao
láo mở của tôi vẫn không thể nào
nhìn rõ một chút chi. Một mảng lè
nóng hồi dâng tự đáy lòng lên mi mắt,



che lấp không, thời gian hiện tại. Hứ !
Đi vắng ! Hứ ! Năm năm trời hi hục,
tưởng rằng thanh toán đã xong cho !
Ngờ đâu cái món nợ quá khứ vẫn cứ
còn đeo đẳng mãi ! Không săn phảng
được cho sao ? Năm năm hi hục, lao
động ra sức tập tành. Nhưng tưởng
rằng mải mê với lười cày cán cuốc, bi
bom với trâu cày, ngày mùa làng xăng
liềm hái, ngày rỗi bôn ba đòn xóc vào
rừng... quay, quay lung về dĩ vắng !
Ngờ đâu trong đáy hồn thầm thầm,
dĩ vắng vẫn lặng lẽ nhẫn nại ngồi chờ,
rinh cơ hội để lên tiếng phản bội...

Đầu đuôi cơ sự là chỉ tại mình trót

* của BÙI GIÁNG *

hở cơ một phút ! Ai bảo tuần trước
bỏ việc đồng áng, lấy cờ lên thi thành
mua thuốc tây về chữa bệnh cho bầy
Đê... Bụi kinh thành ! Rồi đường về
thiên lý Bắc Nam, cứ như ngùi ngùi
mãi ! Rồi bắt ngò tái ngộ ! thằng bạn
già ấy ! Rồi tại nó mà ra ! Ta đã lòng
tự dặn lòng phải luôn lành xa mặt
nó ! Ta đã quên băng mặt mũi nó từ
bao ! Tại sao buổi gặp gỡ, lòng ta lại
bời bời lên chi thế ? Có gì cái thằng
bạn già của cái thời xa xưa tăm tối
cũ ! .. iên ! .. iên ! .. iên ! Trên đường
Nam Bắc, sỏi đá trên đường đã chứng
giám bằng khuất .. Gió chiều đã
van vỉ... Vâ trong khoang thuyền Bến
Vàng, một đêm kia, ai thao thức canh
chày, nghìn năm sau giọng sông sẽ
còn nghẹn ngào kè kè lại.



Không ! Không thể nào ! Bác nông
phu không thể nào hờ hững với trâu
cày, người bạn Giáp Nam không thể
rời roi Tô Vũ, khách qua đường Trung
Phuộc lẽ nào sao sê chứng kiến cảnh
Đường lâu vắng bóng Đê Vàng ?

Không ! Nghìn lần không ! Há chỉ
vì một lần gặp gỡ không đâu mà tan
tành sự nghiệp kiến thiết hi hục suốt
5 năm ? Suốt 5 năm, một tấm lòng
đơn sơ, tận tụy, ta gìn giữ được vẹn
toàn.. Vẹn toàn ? Thật không ? Có
thật không ? Cán cuốc, lưỡi cày, liềm
hái, roi Tô Vũ, có thật đã làm ta
người lanh hay không ? Đời sống xa
xưa đã thật tinh chết hẳn ? Chắc không
Ta thử ôn lại xem nào. Và một lần
trong mọi bận thử thành thật mà hỏi
lại lòng minh.

Tại sao những khi bị bom giữa
ruộng, đương châm chui lái cho đường
cày được thẳng, nhặt, sâu, ta vẫn
cảm thấy một chút gì... Vừa như tự
kiêu ? vừa như khinh khỉnh, vừa như
ngùi ngùi, tiếc tiếc, thương thương...
Và có phải mấy lần, trong thửa ruộng
gần bên, các chị cấy ranh mảnh mấy
lần đã khúc khích chỉ trỏ cười với
nhau rằng cái tiếng « họ », tiếng
« cày », « thả, ví » của bác nông phu
nhiều lúc dùng không đúng chỗ... và
đường cày đã lệch lạc đi chăng ?,
Và tại sao, sau một giờ hi hục, buông
chuỗi cày lên bờ nghỉ ngơi, uống bát
nước chè vối, phe phẩy chiếc nón
cời, quờ lấy con cúi cơm thấp thuốc
phi phà, bác nông phu lại để cho tâm
hồn phiêu lảng, tầm mắt ngóng dõi về
chân trời xa xa... lơ đãng ?

Bác nông phu đã có xin chị đi cấy
một miếng trầu, kèm miếng cau tươi,
tóp tép, và khi bước trở lại xuống
ruộng, trước khi ném trả lệc chuôi
cày, bác vẫn nhớ nhở tí bọt miếng
vào lòng bàn tay xoa lại mấy lần...
Đánh trầu đi, còn lấy giọng quê mùa
lầm nhầm : « Công việc làm ăn nhì
nhắng thế này thi cứ còn là nhổ nhé,
kiệt cùng kiệt què đi, bao giờ mới bẹt
đầu cá trê cho chừ ! ..

Nhung có thật bác đã thốt một cách
đơn sơ, giản dị, bùa nhiên không ?
Sao hình như có gì như « cỗ ý » trong
giọng, như cố làm « cho ra vẻ » ở
trong lời... là sao ?

Tại sao những lần vào rừng đốn
củi, bác tiêu không chăm chú dồn cày,
lại đôi phút như ngắn ngorse sưng,
chưa đưa chiếc búa lên đã vội dừng,
không đậm xuống, như ái ngại gì ? Mà
dừng lại, nghẹn ngào, muộn cung cây
lá tì tè, san sè..?

Chao ! Chao !
Hồi Túy ! Hồi Chung ! Hồi Hình !
Định viết thư cho các bạn lần này.

ĐỜI MỚI số 129

Nhưng sao đã định quyết liệt trỗi dậy
bật đèn, tai sao tôi còn nán ná,
chần chờ... Chờ cho ý định chin
muỗi chảng ? Ủ ! Chậm rãi tí, nào có
muộn gi... Miễn là lòng ta quyết...
Nhưng sao giọng lè vẫn cứ rào tuôn,
đêm khuya vẫn dắng dắc, và không
gian, thời gian hiện tại vẫn bị che lấp
mắt đi ?

Tại sao hình ảnh một người em yêu
dấu của một thuở nào xa lăng lắc
bỗng dung hiện về trong ký ức, làm
khúc bổ tình yêu, nếu không là
chính vì tâm hồn anh luôn luôn được
nâng đỡ, khuyến khích vì tình yêu
em tha thiết.

Tên em là gì ? mà tôi quên mất ?
Cùng tôi quên biết bao lâu ? gặp gỡ
mấy lần ? mà sinh yêu dấu ?

Tình cung em có xây dựng trên một
cơ sở nào bền chặt như với Trâu,
Bò không ... ?

Đờ đẫn, tôi im lìm, nằm miên
man... Gọi mãi tên em vẫn không về.
Chỉ mang máng nhớ rằng tên em lấy
vần « iên ». Nhưng đem vấn ấy lắp
với bất kỳ một phụ âm vào vẫn
không ổn... Biên ? không. Chiên ?
không. Diên ? Cũng không. Biên ? Lại
càng không. Chao ôi ! Người em yêu
dấu, ta quên tên em mất rồi. Nhưng
nỗi niềm còn đây, đặt dào, thầm
thầm...

Năm năm trời lột xác. Nhưng xác có
lột, da có thay, mà tim máu trong
người vẫn dường không thay đổi. Bác
nông phu không giàn dãy tinh hồn, gã
tiều phu vẫn ngày càng lợt đèn. Tô
Vũ lại ngày ngắt với Đê Vàng đến
một trình hạn thái quá chảng ? Chỗ
thi thái quá, chỗ lại bất cập ! Sao
không chịu thấy rằng con đê chỉ là
một con vật vừa đủ cung cấp cho
người 12 ki lô thịt, không hơn không
kém, một bầu sữa tươi... Và nếu muốn
nói cho cùng, thi lit máu nóng của nó
khả dĩ cũng giúp ta, .. được nhiều ít...
thế thôi ! Sao không thực tế nhìn thế,
mà lại lẩn thẩn deo vòng duyên nợ là
nghĩa làm sao ? Sao lại tì tê gieo vần
tho thiết tha gửi tặng ? Sao đêm đêm
chợt thức giấc lại đốt đèn, lẩn mò
chân khập khẽ ra tận đường lâu,
roi, roi, để say sưa ngắm sắc lồng Đê
lồ đồ hoa cà tia, lồng lánh dưới ánh
đèn vàng ?

Hà dấy không phải là triệu chứng.
là hiện thân của Lặng Mạn hay sao ?
Qua hình bóng Đê Vàng, qua hình
ảnh con vật 4 chân, có màu lồng lồ
đồ, có đôi mắt thao láo, có đôi sừng
bé cong cong xoắn ốc, có đôi tai trap
điệu mềm, Tô Vũ có nhìn thấy — dấu
chỉ tiềm tàng trong vó thức — một
hình ảnh nào khác khác, chỉ có 2 chân
thôi, và đôi tay ngà ngọc nõn, và một
tâm thần uyên chuyên nét cong, phủ

một tà áo nhạt, cùng đôi mắt huyền
mở rộng mi hờ ảo, khêu gợi mơ
mộng... Có không ?

Chao ôi ! Người em yêu dấu ! Dẫu
ta có quên tên mất rồi, nhưng nỗi
niềm còn đây, đặt dào, thầm thầm :

Và dấy dường như là lẽ sống của
dời anh Anh đã có say mê cán cuốc,
lão lóc với trâu cày, thành tâm chịu
lột xác... Vì sao anh hăng hái đến thế.

chinh cái gì đã giúp anh đủ can đảm
khúc bổ tình yêu, nếu không là
chính vì tâm hồn anh luôn luôn được
nâng đỡ, khuyến khích vì tình yêu
em tha thiết.

Một mai, nếu diệt hồn mất nó rồi,
nó chết luôn cả ở cõi tiềm thức, lấy
gi làm hậu thuẫn cho anh ? Anh e
rằng đồng thời với cái chết của nó,
con người lao động nơi anh cũng sẽ
chết theo ngay.

Anh còn lao động để làm gì kia
chứ ? Để ăn no ngủ kỹ. Ăn có no, ngủ
có kỹ, có thật no, kỹ đến độ quên hết
nỗi thiên thu sầu oán của đất trời...

Lá tươi, hoa thầm đã dập vùi. Chỉ
còn cành nhánh khảng khui. Mùa xuân
về lại có còn là mùa xuân xưa thơ
mộng cũ ? Trần gian đã phai nhạt hết
sắc màu. Đầu men sống dạt dào. Đầu là
hoa thơ mộng thầm ? Đời có còn gì để
mời mọc ta nán ná ở lại hay không ?
Vì những tiếng nhiệm vụ thiêng liêng,
hy sinh, tận tụy, đã hoàn toàn mất hết
ý nghĩa cả rồi.

Ôi ! Túy, Chung, Hình ! Gà cảng xao
xác ! giục. Trời sáng mắt thời qua
khe cửa liếp, một tia sáng xuyên vào
Hãy vào dày tia sáng nhẹ. Hãy xua
bóng tối đi, rồi thẳng vào đầu giường
ta nhé ; trên chiếc gối mộng tự lúc
nào lè đã kết tình long lanh thành
« Ngọc Lệ »

BÙI GIÁNG



Sinh Viên Y Khoa
Nhận dạy học tại tư gia
Hồi Ông Uông Ngọc Thạch,
Lycée Gialong — Saigon

NHÀ CHIẾT TỰ

HUỲNH MINH
Tác giả Quyền Đời người
trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoán chữ
ký được cả ngàn bức thư của các giới gởi
về xem và khen tặng.
Đám quà quyết nói thẳng cuộc đời, sang
hay hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRÀ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả hưởng
giá xem đặc bệt 50 đồng gói bằng bưu phiếu,
hoặc dù số tem 50đ, nộp trong mươi ngày
quý Ngài sẽ nhận được bản doanh chữ ký.

Địa chỉ :
150/9 Frère Louis — SAIGON

Chú ý cần viết chữ và cho biết Nam hay
Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.

Khóa dạy hàm thụ

Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT
NAM khóa lọc RÁP và SỦA máy VỎ
TUYẾN ĐIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ
Bài vở dễ hiểu bằng Việt-Ngữ. Thực
hành đầy đủ như ÂU MỸ. Hết khóa
học sẽ phát CẤP BẰNG và được
trong dụng về ngành chuyên môn.

Bồn trường đã đào tạo được rất
nhiều anh em theo học được kết
quả mỹ mãn.

Ghi tên học lúc nào cũng được.

Tại trường có khai giảng khóa :
1. HIỆU THÍNH VIÊN V. T. B. H. H.
2. ĐIỆN TÍN VIÊN. 3. RÁP và SỦA
máy thau thanh V. Đ. T.

Viết thư hỏi học tại trường Chuyên
Nghiệp V.T.B. LECTASON 278, đường
Trưng Nữ Vương (P. Blanchy) Saigon
Đ.T. 22.087

Trên đường giao thương Việt-Pháp

Muốn giao thiệp mua bán, mua hay thuê nhà phố, muốn
hỏi điều chi ở nước Pháp, ở Paris.

Các thương gia, nghiệp chủ, người muốn sang chơi Paris,
nên hỏi nơi :

ETUDE DA CEIL

Branche Orient

71 Blvd Sébastopol Paris 2e
Việc của Ông Bà sẽ được trọng nom từ tể.



Ở Genève, người ta không cần lại nhà giấy thép mua cỏ. Khắp các ngã đường có những nơi công cộng bán cỏ. Khách chỉ cần bỏ vào hộp đồng hai franc là có ngay cỏ hai cắc.

II

Người dân Thụy Sĩ

NGUỜI DÂN Thụy Sĩ cũng chẳng khác gì người Pháp mà chúng ta đã thường gặp. Vóc người to lớn, nước da trắng, tóc của họ nâu đen nâu vàng như râu bắp ngô vậy.

Họ ăn nói bắt thiệp, vui vẻ. Họ khéo léo lắm. Có lẽ chẳng có một nước nào bên Âu châu bi kịp với họ được.

Những cuộc gặp gỡ đầu tiên này, đã làm cho tôi phải nghĩ ngợi.

Sau tám tiếng đồng hồ trên chuyến xe lửa tốc hành từ Paris đến Genève, chúng tôi xuống nhà ga Cornavin. Đang ngạc nhiên, có mấy người phụ khuân vác lại xin xách và li chất lên một chiếc xe đầy đủ để đi trình đoạn.

Quả như lời đồn. Họ khéo léo. Cả đến những người lính cũng không tỏ vẻ gì hống hách cả. Họ rất tử tế với chúng tôi. Họ không bao giờ quên những cử chỉ khiêm tốn lễ phép nhất là đối với những người ngoại quốc. Nhưng họ vẫn tỏ ra nhín chúng tôi từ điệu đi cho đến giọng cười nói.

Đó đặc chúng tôi đem ra chờ lên một chiếc xe taxi. Tài xế tuổi trạc năm mươi. Tóc bạc phơ nhưng trông người còn mạnh khoẻ.

Chúng tôi bảo ông đưa chúng tôi đến một nhà Hàng do một người bạn đường giới thiệu trước cho chúng tôi. Ông ta lè lưỡi gật đầu. Xe chuyền bánh. Ông vui vẻ chỉ chỗ này, giáng nhẹ chỗ kia cho chúng tôi hay. Ông xem ra ba hoa lắm như lại làm cho chúng tôi thích thú và chỉ muốn có ngay một

THỤY SĨ DƯỚI MẮT MỘT DU KHÁCH VN.

bản đồ để có thể di chuyển thăm thành phố Genève. Hình như đã có sẵn sẵn cả, ông vội đưa ra một quyển sách nhỏ cho chúng tôi.

Đi loanh quanh một lúc chúng tôi sờn ruột hỏi ông tại sao không đưa chúng tôi đến địa chỉ của chúng tôi nói. Ông ta vội lè lưỡi trả lời là nơi chúng tôi định đến không được vừa ý lắm. Ông hứa sẽ tìm cho một vài chỗ vừa rẻ dễ sống hơn.

Nhân cơ hội này mà chúng tôi « khám phá » ra « tinh tinh » của con người xứ lạ.

Thế là chúng tôi vẫn để cho ông lái đi đến chỗ này chỗ kia. Trong lúc ấy, máy tính tiền vẫn cứ « nhảy » đều đặn, nhất định là chỉ « chết » tiền xe. Nhưng chúng tôi vẫn chưa cảm thấy phiền lòng vì cứ trường người ta lo lắng chỗ ăn chỗ ở rẻ tiền cốt để tiết kiệm dùm cho chúng tôi. Chỉ bù ngoài thôi. Sau cùng xe đậu lại một khách sạn. Đúng theo cái lối « ça vaut le coup » mà người Âu châu thường dùng. Nghĩa là ông tài này quyết làm cho dịch đáng một vố. Ông vào gặp người dân bà cai quản nhà ngủ này.

Trong câu chuyện họ có vẻ quen nhau lắm. Tuy không hiểu tiếng nhưng nhìn cử chỉ, chúng tôi cũng có thể đoán được là ông này định « áp phe » mặc cả để chia tiền với mụ chủ nhà.

Chúng tôi ở lại sau khi phải trả ông một cuốc xe loanh quanh ấy là

7 quan Thụy Sĩ (!) (70\$ Việt Nam). Chúng tôi chỉ ở phòng này một ngày 1 đêm, sáng sớm chúng tôi lại dọn đồ đi chỗ khác. Ngạc nhiên hơn là bà chủ chẳng dám tính tiền một cách quá đáng, chỉ tính bằng 1 nửa số tiền mà hôm qua đã ngã giá: có lẽ đó là giá tiền thường lệ mà họ định bắt chặt người ngoại quốc nên định tăng lên gấp đôi chẳng?

Cũng nghĩ đến trực lợi nhưng không quá đáng như ở một vài nơi khác hơn nữa người dân Thụy Sĩ chuyên môn sống nhờ ở khách du lịch hằng đặt chân lên mảnh đất của nước họ.

— HẾT —

NAM PHÁT



Đây một cô bé chăn cừu ở trên núi Simplon (Thụy Sĩ).

Bác sĩ HOÀNG MỘNG LƯƠNG

Cựu giám đốc y tế Trung việt Đại biểu
Hội Quốc tế Châm cứu

1) Chuyên trị bệnh đau mắt.

2) Chuyên môn châm cứu—Trị các bệnh khó bằng phép, châm cứu với các máy y điện tối tân. Bệnh nhức đầu, đau lưng, tê thấp, tê bại, kinh phong, hen siết, kinh nguyệt thất thường, bệnh tử cung, bệnh bao tử, bệnh âm suy, dương kém, bệnh cam tích: con nit ốm xanh lâu lợn.

Phòng khám bệnh:

244 Arras Saigon—Trước đồn Oma
giáy nói: 21522

Mỗi ngày sớm từ 8 đến 12, chiều từ 3 đến 6 giờ
Chủ nhật nghỉ

ĐỜI MỚI số 129



NHỚ THÚ BÔ

Hồi ký
của DUY SINH

Năm NHỚ CÀ PHÊ THĂNG LONG THÀNH

Dùng cà phê trong những ngày mưa lạnh, phải chàng là một trong những thú thú lớn nhất của dân chúng Bắc Hà?

Vào những buổi sáng giá lạnh, trước khi tới sở hoặc tới tòa báo, người ta cảm thấy cần một tách cà phê để tinh táo trong suốt một buổi làm việc mệt nhọc. Buổi tối cũng vậy. Cơm nước xong xuôi, rồi rã, chỉ có việc đi dạo phố, không thú gì hơn là dắt nhau vào tiệm cà phê ngồi đầu hót. Dân xứ Bắc phần đông là cầu kỳ và kiêu cách về cả tinh thần lẫn vật chất, nhất là vật chất. Họ sành ăn lắm. Nghe đồn quán hàng nào ngon thì dù xa đến mấy cũng phải mò tới nếm thử và khi đã bát mùi rồi là quen mùi ăn mãi, nghiên. Chả thế mà có ông tự cửa Bắc ngày ngày phải đánh xe lên tận Ideo để ăn phở vào lúc 7 giờ sáng. Chẳng những họ sành ăn mà còn sành uống nữa. Khách mập điệu làng cà phê, thường nhắc luôn đến những tên lùng lẫy quen thuộc.

— Tùng Linh anh?

— Cà phê Bằng này?

— Cà phê Nhân cậu.

— Hay « Dênh ».

Chính ra là Giảng, nhưng họ hay quen dùng tiếng lóng nên gọi là Dênh. Cũng như « Kinh » gọi là « Kinh » vậy.

Đất đai có bốn tiệm cà phê tiêu biểu mà tôi vừa kể trên.

— Nhân và Giảng ở Cầu Gỗ.

— Bằng ở gần nhà thờ hồi mồ ma để quốc gọi là đường Lamblot.

— Tùng Linh ở hàng Giàu hướng ra bờ hồ.

Mỗi tiệm có một vẻ riêng biệt:

— Cà phê Nhân ở đầu phố Cầu Gỗ, nằm đối diện với mặt Hoàn Kiếm. Quét vôi thiên thanh dịu và mát. Nếu bạn muốn sô bồ để đi ngay thì bạn ngồi ở dưới nhà, nhược bằng thong thả, đi hai ba anh em, muốn

ĐỜI MỚI số 129

khi một cậu bé ngoan ngoan bưng lại cho mình một cái bát trắng men Nhật Bản đẹp như thơ, nồi lên một tách nhỏ in hình từng chú chim họa mi nhảy trên cành, trên tách đặt một chiếc phin mạ kẽm bóng nhoáng.

Tôi còn nhớ, có một ông bạn uống cà phê hơi lả lùng. Không như mọi người uống ngay lúc nóng, ông pha cà phê, để thật nguội, lúc đó mới quẩy lên, nhấp thử rồi ông tủm tỉm cười nói với tôi rằng:

— « Đây là một cách để thử xem cà phê ngọt đến mức nào ».

Chưa được thành thạo lắm về môn cà phê, nên tôi lấy làm ngạc nhiên về cách thử lả lùng đó. Như bắt mạch được khuôn mặt đờ đẫn của tôi, ông liền giảng giải:

— Nếu như cà phê mà dở hoặc không được nguyên chất thì để nguội tất nhiên nó phải chua. Có hiệu họ đã rang thịnh và xay lộn với cà phê. Nếu như uống thi thấy thơm và hơi chua thôi nhưng để nguội thi biết liền. Làm cái lối uống nguội như thế này, mấy ông chủ tiệm hoảng lắm (!) »

Dứt lời, ông liếc mắt nhìn ông chủ tiệm.

— Thế cà phê ở đây anh thấy thế nào?

— Ngon và nguyên chất thật anh ạ. Vả lại chẳng ngọt thì tôi nào tôi cũng đến đây làm gì?

Chúng tôi cùng phát lên cười, ông chủ tiệm và cô thu tiền cũng lúm má cười theo. Vui vẻ cả.

Tiệm Tùng Linh ở hàng Giàu, xé hổ Gươm. Tiệm này kém về phần khung cảnh. Tiệm cà phê mở chung với tiệm vẽ truyền thần, hình như ông chủ này kiêm cả hai nghề thì phải. Tất cả, vền vẹn chỉ kê ba bộ bàn ghế nhỏ nhở mà thôi. Tuy trang trí sơ sài nhưng cà phê ở đây ngọt lắm thêm có giòi « két » tươi như hoa nên cũng thu hút được khá đông khách hàng. Người ta vào nhấp cà (đọc tiếp trang 40)

Nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê

50, đường Monceaux—Saigon—Tân Định

chỉ xuất bản những sách bô ích và giá trị

Đã ra cuốn đầu:

Tự Học Để Thành Công

Cuốn sách đầu giường của các thanh niên hiếu học

Đón xem :

Đại cương Văn học sử Trung quốc

ĐẤT BẮC...

SAU NGÀY

NGƯNG CHIẾN

ĐÂY! đất Bắc, « khu Quốc gia » sau ngày ngưng chiến. Phải gọi tách bạch như vậy là vì hôm nay đất Bắc vẫn còn tạm phân làm hai miền, dù đã hết tiếng đạn bom khu vực Quốc gia còn lại mấy đô thị Hà nội, Hải phòng, Kiến an, Quảng yên. Các miền khác thuộc phía Cộng hòa dân chủ, theo hiệp định đình chiến thì sau ngày 11-10-1954, khu Quốc gia rút hẹp lại chỉ còn Hải phòng, rồi sau ngày 22-5-1955 thì... đi hẳn.

Trong khi người Việt Bắc

nghe những lời tuyên bố công khai của chính quyền (vào Nam sẽ cấp ruộng đất, sẵn việc kiến thiết cần dùng nhân công, cấp 3 tháng lương cho công chức, bảo đảm việc học hành buôn bán; ở lại bị tố khổ, đi trại cải hóa) họ thấy muốn Nam tiến.

Người ta mong đợi tin tức của những người đi trước xem vào Nam đã sống thế nào.

Do đó, với những người đi thi bán nhà đất, đại hạ giá, bán đồ (sập gụ, tủ gương, máy thu thanh, quạt điện, tu bin, máy ướp lạnh, vét-pa, mỏ-by-lết, nhán họ mạc bà con đến ở dùm coi nhà; với những người ở lại thì cũng bán nhà (e sợ chia của), bán đồ (e giữ nhiều mang tiếng tư bản, đồng thời cũng để lấy tiền ăn), tim trước nhà rộng đến ở thuê (e sau này khan hiếm), lợi dụng cơ hội người khác bán rẻ, mua đấu một chỗ (mong sau này bán đắt)

Thiên hạ đi và ở đều gặp nhau ở chợ giời. Cái mạch dân chúng phải bắt ở đây. Nơi đây có những « cò mồi » sống về nghề bịp các dân quê. Người miền quê lèn tinh mong săm sửa chút đồ để sống như ai nhưng chưa rõ giá cả ra sao. Bọn « cò mồi » vở làm khách hàng, giả mạo giá cao, chủ bán không ưng bán, đồng bào quê yên chí thử đồ ấy giá như vậy còn rẻ, thế là nếu có mua thì cần giá cao hơn!

Nơi đây có những cuốn tự điển Larousse lớn giá 5 đồng, cái sợi mì 10 đồng, chiếc radio 7 đèn 700 đồng, sập gụ tủ chè 1500 đồng, xe vét-pa vài nghìn bạc. Trong khi ấy, giá sinh hoạt lên cao vút, dầu hỏa 30 đồng một lít, đá lửa 2 đồng một viên, gạo 1000 đồng một tạ.

Dân Hanoi nếu muốn nghe ngóng thi tạm thoái xuống Hải phòng chờ đợi xem không khí V.M. ở Hanoi nay mai thế nào. Dân quê trước tản cư ra tỉnh nay lần lượt trở về.

Vì vậy thành thị mới dở chết ngạt, nếu không với số linh ủn ủn sô tới

Phóng sự của SONG NHẤT NỮ

đóng đầy lề phố, học đường, với những dồng bão chờ xuống tàu tạm trú quần quanh thi đô thị này thành biển người mất.

Thời đại nhổ nhẽ sản xuất nhiều phần tử lưu manh.

Một số kẻ giữ việc phát lương cho anh em đồng nghiệp đã xách cả cặp tiền tản cư đầu mất. Có những người mong dài công chuộc tội, « phi lu » vật liệu, trong ngành, chạy dài ra đầu thú trước, chèn anh em.

Cũng có những kẻ làm ra vẻ quan trọng, úp mở lòe moi người rằng ta đây vẫn « đi lại » với miền ngoài từ lâu. « Trâm diều hẵn cù trông vào một ta sau này ! Liệu mà nè ta đi thi vừa ! ». Có những công chức một tay ký giấy khai vào Nam một tay ký giấy « bí mật » do bạn đồng sự dứa cho, nhận rằng đã liên lạc với « Ủy ban kháng chiến hành chính nội thành ». Họ ký giấy « bí mật » để mong an toàn địa vị mai hậu ! Lại có những kẻ lợi dụng lúc hỗn loạn hồn quan,нат người lấy của hay phát mại công cụ kiếm tiền đút túi.

Hay là tại các ủy ban bảo vệ Bắc Việt đã giải tán để lập thành ủy ban di cư nên người ta nghĩ « làm một vố rồi đi là vừa ! ».

Các kỳ thi bãi bỏ, các trường công đóng cửa, dảng lý ra trường tư sống, nhưng sự thực lại ngắc ngoài hơn bao giờ hết, vì có trường sơ bị chiếm để làm nơi đồn trú, có trường sơ

chưa bị chiếm thì thiếu học trò, vì cha mẹ lo túng nên hoãn học hành, và nhất là vì « biết chương trình V.M. thế nào mà học mãi ở đây cho nó phí ? ».

Một số người làm xin phép chủ trì việc về quê khiến nhiều cô cậu dài các, chưa biết V.M. người « nó » thế nào, phen này thiếu người sai, mặt nhăn như bị, giục « ba ba ma màng » đáp máy bay vào Nam chử ở đây nhỡ V.M. về « nó » chộp (!) và rời sống dưới chế độ Vẹm thì không còn nghề thằng nhỏ con sen lấy ai mà sai !

Một vài lứa đôi vội vả cười mau dẽ còn được xe hoa, khăn vành dày, găng trắng.

Một số thiếu nữ tóc uốn lo xa, múa sẵn dòn tóc và ngày ngày cố làm cho tóc duỗi chảy, sớm trễ về kiêu hậu phượng, đồng thời không quên nhuộm dần quần áo trắng.

Vải vàng, đồ, nâu, đen là những thứ vải khan trên thị trường, chắc người người mua để làm cờ và may quần áo.

Công chức nhỏ lo lương chỉ còn được lính nốt tháng tám này. Tư chức bị dẫn việc bắt chấp luật lao động. Nhà buôn không bán chịu. Từ một số hàng nhở linh tiêu thụ, còn đều ngại « thiú ».

Mấy rạp du hi chưa kịp chiếu vài ba cuốn phim lõa thể để hốt bạc, đã cay đắng đóng cửa vì rạp bị trưng dụng. Một số đào nương nữ kỹ mĩ lo phen này hoàn lương làm gì để sống. Vào Nam e khủng hoảng thừa, ở Bắc lo thất nghiệp ! Một số chị em xin phép chủ về quê làm lại cuộc đời bên bối sắn nương dâu.

Dám ba văn nghệ sĩ sửa soạn « chôn tên »

Vài tờ báo đóng cửa ngoài ý muốn hay bị đình bản mươi ngày.

Mấy nhạc sư tích trữ nhạc khí vì tin rằng chế độ mới sẽ đề cao âm nhạc.

Đường số 5 vui cả ngày, xe cộ tấp nập, xe tư gia cũng biến thành taxi chạy « gõ gào ». Thỉnh thoảng gặp

ngàn xe niu áo chiến sĩ lon vàng :

« Anh oi ! về với chúng em ! đi Nam làm gì ? » hay các phụ lão : « Con ơi ! về với mẹ, còn đi đâu nữa ! ».

Có gia đình xót xa vì con động viên tận S.P. 4100 xa xôi

đành vào Nam chờ con cho còn liên lạc.

Một số gia đình quân nhân động viên ngoài Quảng Yên mếu máo bên (đọc tiếp trang 40)

ĐỜI MỚI số 129

KHI câu tiết người ta thường mang.

— Đồ heo, đồ chó !

Ký thực không thể vo dũa cả năm như thế được. Vì chó còn có khi được một hai người thương, chớ còn heo thi ai ai cũng ghét cả, mặc dù ngày thường người ta hay ăn thịt heo.

Gần đây, ở Trùng Khánh tôi thường mục kích người ta đuổi những bầy heo đi ở ngoài đường. Tôi thấy những bầy heo ấy bị đánh đuổi mà chúng cứ ngần ngại không chịu đi, tôi đồ chừng có lẽ nó hiểu rằng người ta sắp quẳng nó vào lò sát sinh nên dùng dỗng không dám tiến bước.

Có một số người bảo rằng sở dĩ heo không chịu đi, chỉ vì thân hình nó phi nộ quá, lại nữa nó thuộc về loại động vật « lười » nên đi đứng không nhanh chóng.

Người ta nói như thế, cũng có cái lý lẽ của người ta. Nhưng về phần tôi thì mỗi khi thấy thằng chăn dê cầm ngọn roi mây đánh vào lưng heo, làm cho chúng nó la lên eng éc, tẩm lưng của chúng nó lập tức nỗi lên những lẩn roi rướm máu dọc ngang ngang chằng chịt, thi tôi cho đó là vì chúng không bằng lòng đi ra pháp trường mới gây ra nồng nỗi.

Chúng ta có một câu tục ngữ :

Con trùng cánh kiến còn ham sống !

Thế thì một con heo, nó cũng biết yêu cái đời của nó chứ ?

Nhưng hời ôi ! Trên đời này không có một con heo nào khôi bị người ta làm thịt, hình như heo sinh ra là để cho người ta ăn thịt mà thôi. Người ta thản nhiên nuôi heo, rồi thản nhiên giết nó để ăn thịt, có một thi sĩ thấy thế lấy làm cảm khái mới làm hai câu thơ như thế này :

*Bởi mày ngu lầm heo ơi,
Thầy mày muốn bắt để xơi ngọt lành !*

Theo ý của thi sĩ, thi sở dĩ heo bị người ta ăn thịt là do bản thân nó gây ra. Tôi cũng hiểu rõ thâm ý của thi sĩ ấy, thật thế, nếu thịt heo không béo không thơm, thì nhất định là không có ai khi nhìn thấy thịt heo phải rõ nước đại nữa.

Nhưng mà bảo rằng, mỗi khi gặp heo là mỗi lần muốn ăn thịt của nó cũng không đúng.

Có nhiều lần tôi đi ngang qua chỗ người ta nuôi heo, thấy vô số con heo đang chen chúc với nhau trong những cái chuồng chật chội, toàn thân chúng đen sì, trên đầu, trên cổ, trên

ĐỜI MỚI số 129

CON HEO

của BA KIM

không hiểu gì cả. Khi này tôi sở dĩ cho heo còn dùng dỗng không bước tới là bởi nó hiểu rõ người ta sắp quẳng nó vào lò sát sinh, có lẽ chỉ là một sự úc đoán vụ vỡ của cá nhân tôi mà thôi.

Khi cư ngụ ở Quế lâm, thỉnh thoảng tôi cũng trông thấy người ta khiêng những con heo đi ngoài đường. Những con heo này ra dáng khoan khoái lâm, chắc chúng sung sướng hơn những con heo bị người ta đánh đập ở Trùng Khánh nhiều.

Nếu những con heo bị khiêng này mà biết suy nghĩ, chắc có lẽ nó sẽ thoát ra nhiều lời sung sướng hơn những đồng bạn của nó ở Trùng Khánh.

Nhưng dưới con mắt của chúng ta thì đâu mà bị khiêng một cách êm thắm, hay bị đánh đập một cách tàn nhẫn, thì rõ cuộc đời cũng phải bị giết chóc, cùng phải bị loài người phanh thây xé thịt để làm thức ăn.

Kiếp làm heo ngoài ra ngửa cổ cho người ta đâm họng rồi để xào nấu cho người ăn, thì không còn con đường nào khác nữa.

Thế thì sao heo cứ thản nhiên mà ăn, thản nhiên mà ngủ, để cho thân hình được phi nộ, sẵn sàng hiến thân cho loài người làm món đồ nhầm rượu nhỉ ?

Nghỉ đến đây, bất giác bêu tai tôi vang vang còn vang lại lời nhà thi sĩ :

Bởi mày ngu lầm heo ơi !

NGUYỄN KHÁNG dịch

VĂN CHÁNH THƠ XÃ

(Nhà sách và nhà xuất bản) 115 đường Gia Long (sau chợ Sài Gòn — gần ngã tư đường Aviateur Garros và Gia Long)

Căn bản thảo giá trị

Đè xuất bản.

Có các loại sách học

Cho các học sinh như các trường Chasseloup Laubat, Marie Curie, Pétrus Ký Gia Long và các trường tư từ ban tiểu học, và sách trường Đại học và các ngành chuyên môn.

TRONG CẢNH RẠCH ĐÔI SƠN HÀ (vai trò của chính khách)

Xưa kia thi Phật Như Lai, Khổng Phu Tử, Ki-ri-xi-tô, Ma-độ Nguyễn Uông — chết vì nô rắcn về chính trị (định tranh giành mảnh đất thừa người mà lại đã có chủ) rồi chịu chết uổng! — ta hãy đề ý đến cử chỉ «biết người, biết mình» của Nguyễn Hoàng trong khi đi «thỉnh vấn» chính khách Trạng Trinh. Còn lời nói của Trạng thi... thời gian qua là đã trả lời một cách quá u hùng hồn, khiến cho đến tận ngày nay, sau đúng 396 năm (từ 1558 đến 1954) ngày 20-7-54, Hội Nghị Gio Neo cũng «thi hành đúng chí thi và nghị quyết» của... Trạng Trinh, nghĩa là lấy con sông Bến Hải, bao quanh Hoành Sơn làm giới cho Nam Bắc triều thêm một lần nữa, và thêm một lần nữa, chẳng phải là Trạng, thiên hạ chắc cũng đủ tin tưởng rằng Hoành Sơn vẫn là nơi dung thân của biết bao nhiêu con én lạc đà, sớm chiều cát cánh... Dakota bay về Bát sáu Đồng Nai.

Thì dĩ nhiên, về thời Rạch đôi sơn hà lần đầu tiên của đất nước Người, chính giới lúc bấy giờ cũng vẫn chói lòa lên ngôi sao sáng Nguyễn Bình Khiêm đã từng biết rõ con đường sống muôn đời cho dân tộc chúng ta.

Thực vậy, thừa hiểu rằng: bên Tàu nhà Minh đang làm vòng sa đọa nên chẳng nghĩ tới chuyện xâm lăng đất Việt, song một sớm một chiều thế nào Trung Quốc cũng trúng hung và tất nhiên là sẽ chủ trương bành trướng về phương Nam, bởi vậy Trạng mới khuyên Trịnh bền bỉ phò Lê, và, hướng về phía Nam, Trạng đã tin tưởng vào tiền đồ họ Nguyễn.

Thì đây, chứng tích lịch sử:

Họ Nguyễn xưng chúa xứ Nam

«Nguyễn khi xưa ông Nguyễn Kim khởi nghĩa giúp nhà Lê đánh nhà Mạc, đã lối được đất Thanh Nghệ rồi, sau đem quân ra đánh Sør Nam, bị hàng tướng nhà Mạc là Dương Chấp Nhất đánh thuốc độc chết, binh quyền giao cả lại cho rể là Trịnh Kiểm để đánh giặc.

« Ông Nguyễn Kim có hai người con là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng cũng làm trưởng lập được nhiều công. Người anh là Nguyễn Uông được phong là Lang Quận Công, người em là Nguyễn Hoàng được phong là Thái úy, Đoan Quận Công.

«Nhưng vì Trịnh Kiểm sợ họ Nguyễn tranh mất quyền minh, bèn kiêm chuyện mà giết Nguyễn Uông đi. Còn Nguyễn Hoàng cũng sợ Trịnh Kiểm có ý ám hại, chưa biết làm thế nào, mới cho người ra Hải dương hỏi ông Nguyễn Bình Khiêm. Ông ấy bảo rằng: «Hoành Sơn nhất đại, tân đại dung thân» nghĩa là một giải Hoành Sơn (là núi Đèo Ngang ở Quảng Bình). Kia có thể yên thân được muôn đời.»

Hãy khoan bàn về hậu quả của thái

**Đề được CHÂN LÝ HÓA đời mình nên xem tạp chí
TÌM HIỂU**

THÔNG - THIỀN - HỌC

Một cơ-quan tinh-thần, đạo-đức, không dâng phái Tim Chân-lý và Truyền-bá Chân-lý

Giải-quyết nhiều vấn-đề khó-khăn khúc-mắc của đời người.

Chỉ rõ cho biết Ta là gì? và Sứ mạng của Ta đối với Ta, đối với Gia-dinh, đối với Xã-hội.

Giác-ngộ đời Chân-lý.

Đồng-bào, Công-chức, tư-chức, thanh-nien nam-nữ Nên xem Tim Hiểu Thông Thiên Học.

Báo-quán : 33 đại-tá Grimaud-SAIGON

Giám-đốc : NGUYỄN-VĂN-HUÂN
Chủ bút : NGUYỄN-THỊ-HAI

Hơn nữa, ông lại còn vượt cả vòng quâ rộng của lý luận, của Nguyên tắc, của chiến lược chiến thuật mà dám dùng đến cả thủ đoạn «mỹ nhân kế» để lãnh đạo kẻ thù.

Thì đây: «Nguyễn Hoàng mới nói với chí là Ngọc Bảo xin cho vào trấn phía Nam».

Và, ông đã toại nguyện «Năm mậu ngọ (1558) đời vua Anh Tông, Trịnh Kiểm mới tâu vua cho Nguyễn Hoàng vào trấn đất Thuận Hóa. Bấy giờ NHỮNG NGƯỜI HỘ HÀNG ở huynh Tông Sơn, CÙNG NHỮNG QUÂN LÍNH ở đất Thanh Nghệ nhiều người BUÔN CÀ VỢ CON THEO BI. Nguyễn Hoàng vào đóng ở xã Ái Tử (sau gọi là Kho Cây Khế), thuộc huyện Đăng Xương, tỉnh Quảng Trị».

Sau bốn trăm năm, giờ đây lại một chuyến nữa cả thường dân lẫn binh lính, bầy đoàn thê tử, đường thủy thi bằng tàu chiến, đường.. trời thi bằng máy bay, cùng nhau vượt qua Hoành Sơn để mà lập những khu làng, có cái tên đoàn kết «TAM HIỆP», tuy vất vả thi có vất vả thật, song, thử nghĩ mà xem, hỏi đã gian lao gì gọi là thăm thia với tiên tổ Người, xưa kia đã thực hành câu ca «ba bốn núi cũng tréo, bảy tám sông cũng lồi, tám chín mươi đèo cũng qua..» để cho.. có ngày nay xây dựng nỗi một cõi thanh bình trú phú bắc nhất Á Đông, là vựa lúa miền Nam đất Việt.

Công nghiệp ấy là sự nghiệp của kẻ chiến sĩ tiên khu là:

«Nguyễn Hoàng, một người khôn ngoan mà lại có công nhân đức, thu dung hào kiệt, yêu ỷnh dân, cho nên lòng người ai cũng mến phục.»

Đó là điều hình của những bậc khai quốc, của những chính khách nuôi chí lớn tranh bá đế vương, vừa khôn, vừa khéo lại vừa khoẻ — khôn, khéo khoẻ về mọi mặt thể xác, tâm thần và trí lực. Cho nên, khi quyền, khi biến, lúc nào cũng làm chủ lấy mình, và đối địch cũng như ngồi bàn tiệc ở chính giữa nhà mình; thua không sờn lòng, thắng không kiêu h还挺; bền bỉ, nhẫn nại, chịu đựng; bao dung, tha thứ, khoan hồng; lúc cường lúc nhu, lúc eo lúc ruồi, tiến thoái đều có kế hoạch, có mưu cờ, có đường lối. Nên, riêng mình tạo nỗi một sơn hà rồi, mà:

«Đến năm kỷ ty (1566) Nguyễn Hoàng ra chầu vua ở An trăng. Qua năm sau, Trịnh Kiểm gọi quan Tổng Bình ở Quảng (đọc tiếp trang 40)

ĐỜI MỚI số 129

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NAM TƯ

III

5.— SỰ KIỆT QUỆ CỦA VĂN HÓA NGA SÔ

(tiếp theo)

rồi đóng lại vô số là cuộc phè binh và thảo luận, mà chẳng có gì thay đổi và chẳng có gì có thể thay đổi được cả.

«Nếu ở Nga Sô mà các nhà cầm quyền đã thu nhận rằng: vẫn thi hành chính sách độc quyền ở các lãnh vực triết lý, nghệ thuật, sinh vật, âm nhạc, v.v. và ở ngay cả trong Đảng nữa, thì rõ ràng đó không phải là chuyện độc quyền ngẫu nhiên hay cá nhân, mà chính ra thì tất cả hệ thống sinh hoạt ở Nga Sô đã hóa thành một hệ thống độc quyền rồi. Không thể buộc tội cho cá nhân là chủ phạm sinh ra thứ hệ thống đó: nếu cần phải khiền trách Aleksandrov về tội độc quyền trên địa hạt triết lý, thì cũng nên nhận rằng ông ta không có trực tiếp chịu trách nhiệm gì về chỗ độc quyền mà Najdjonov đã thiết lập ở trong cuộc hoạt động của Đảng; đến lượt Najdjonov cũng vậy, ông cũng không chịu trách nhiệm về nạn đói độc quyền của bọn duy tâm ở trong địa hạt sinh vật học. Có thể nói sát sự thực khi bảo rằng tất cả bọn họ đều phạm tội cả, nhưng đồng thời họ lại chính là nạn nhân của một hệ thống đang chế ngự Nga Sô mỗi ngày một thêm khốc liệt. Cho nên vi phỏng cần phải tìm cho ra thủ phạm của toàn bộ hệ thống kia, thì đó chính là Trung Ương của Đảng

Thủ hỏi xem ở Nga Sô thực tình thi ai nắm quyền phè binh và tự phè binh?

Trong khắp các lãnh vực, khoa học, triết lý, văn chương, nghệ thuật và sinh hoạt đoàn thể, đích thị là công cuộc Phê và Tự Phê không những là chỉ được khởi ra mà chính là đã bị Tông bộ Đảng Cộng Sản Bón-sé-vic và bị Staline thàn chinh sai phái đặt ra. Đành rằng Tông Bộ của một đảng Cộng Sản đã nắm chính quyền ở trong nước thi lẽ tất nhiên là phải quan tâm đến mọi ngành sinh hoạt xã hội, phải cho chỉ thị, phải cầm đầu cuộc tranh đấu để thực hiện các mối tương quan X.H.C.N. Tuy vậy, vai trò lãnh đạo của Trung Ương đâu có phải là thủ tiêu cuộc tranh đấu thường xuyên về ý kiến, chỉ có qua cơn chiến đấu thi cái mới, cái lạ mới thành hình được, thi khoa học mới tiến phát, thi mọi mối tương quan xã hội tốt lành mới xây dựng được thôi. Trung Ương khêng phải là đứng ngoài hay đứng trên cuộc tranh đấu được.

Trạng huống trong đó ban chỉ huy chỉ có việc ban mệnh lệnh, rồi thỉnh thoảng mới phè binh, kiêm thảo, và đặt giới hạn cho việc phè binh nô, thi quả là không hợp với sự phát triển của khoa học, của triết lý cũng như của văn nghệ. Chỉ cần nhấn mạnh vào điểm này: là hiện nay ở Nga Sô, mặc dầu Trung Ương Đảng đã mở ra

Cộng Sản Bón-sé vic.

Đến đây ta thấy cần phải đặt một câu hỏi tầm thường: «Ở bất cứ nước nào dấn bước vào con đường X. H. C. N. há sự phè binh nhất thiết là cứ phải hạ xuống một mức thấp kém đến nhường ấy ư? Há có phải rằng tất cả các uy quyền có thể có được của Đảng, của Nhà Nước, của khoa học lại nhất thiết cứ phải hóa thành độc quyền, thành trớ lục của Phê và Tự phê, và do đó thành trớ lục cho sự phát triển ư? Vô sản quốc tế, vô sản các nước khác có phải qua cầu kinh nghiệm của Nga Sô để dấn bước trên con đường X. H. C. N. không? Vô sản quốc tế có phải bắt chước mọi sự đang tồn tại ở Nga Sô, cả đến những điều vô cùng tiêu cực không? — Không. Nhất định là không. Không những là không cần theo Nga, mà lại còn không nên, không được theo Nga!»

Ấy đấy, giới chính trị và cách mạng chân chính Nam Tư đã lên án một diêm dọa lắc căn bản của Chủ nghĩa Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế; đó là chủ trương, độc quyền về Văn hóa — nghĩa là Đảng nắm toàn quyền định đoạt về tư tưởng con người — nên đã hầm đà tiến hóa của nhân dân Nga Sô làm cho họ đã không phát triển nỗi về tinh thần mà lại còn thụt lùi về thời hắc ám của giai đoạn tối tăm nhất trong lịch sử loài người: giai đoạn kinh viễn và nguy hiểm.

Sự khô cạn về tư tưởng, do nạn độc quyền tinh thần » gây ra, cộng ngay (đọc tiếp trang 49)

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ Úi) Saigon

Bác Sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bịnh đòn bà và con nít
Chuyên trị: Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khán bịnh: Chiều từ 4 đến 7 giờ

NÀNG chủ nhật tung bừng giữa mùa xuân dịu đẹp. Hội chợ hôm nay rộn rã vô cùng. Gia đình Noel đóng cổ vào một toa của con rồng máy. Tóc Marthe bay tơi tả tung vào khuôn mặt mắng tơ của Jacques. Họ ngây ngất với tốc lực nhanh chóng, quay tròn.

Cỏi rú lên, rồng máy từ từ dừng lại, cả ba cùng nhảy xuống lảo đảo bước khỏi vòng đua.

Marthe rún mình nhào xuống nước. Noel dập vai con :

— Má nhảy giỏi không con ?
— Má nhảy đẹp lắm, nhưng ba không biết nhảy à ?

— Có.
— Sao ba không ra nhảy cho con coi với.

— Chút nữa chúng ta sẽ xuống tắm. Đợi nắng lên đã.

Hai cha con nằm dài trên bãi cỏ, nhìn Marthe sải dài trên mặt nước lấp loáng.

— Cái gì thế kia ba ?
Jacques chỉ tay lên bụi cây có một chiếc máy bay bằng giấy mắc ngang Noel vội vã chạy lên đỡ, quay chong chóng rồi thả cho con chơi.

— Con đòi rồi ba ạ.
— Vậy thi về ăn, ba cũng đòi.
— Thế còn mà.

— Có lẽ cũng về với bác bạn rồi.
Hai cha con dắt nhau lên cầu.
— Quái, mãi mà chưa lên, lại bắt người ta đợi.

Noel đăm chiêu nói trong khi Jacques ném chiếc máy bay.

— Không khéo nó rơi xuống sông.
Noel dắt con chạy xuống nhặt. Bỗng chàng đứng lại vì trong góc nhà thay quần áo. Marthe đang say xưa môi kẽ môi, nắm chặt trong tay người bạn của chàng. Không ngần ngại, Noel liềng xông tới, đánh cho tên phản bội máy quả lăn xuống hố nước, rồi chàng từ từ quay lại, mắt đầy căm hờn soi vào khuôn mặt ngơ ngác của Marthe, giọng dứt khoát.

— Hãy đi theo nó. Đừng về với tao nữa.
Đứt lời, chàng dắt con ra về, mặt mày ngơ ngác, tóc tai bờ phờ. Jacques cũng ngơ ngác bước theo.

— Thế nào ? Vợ ông không về nữa à ?

— Phải, đã theo một thằng khác.

— Dàn bà đều là vô giá trị tất cả (?)
Mụ chủ khách sạn buông ra những lời đầy mai mỉa đoạn trao thia khóa khác cho chàng. Noel lùng thủng

Le PETIT JACQUES

(bé Jacques)

Phỏng theo tiểu thuyết của Jules Clarette

bước lên thang gác,

— Thôi, bố con mình lo sửa soạn bữa cơm trưa.

— Thế má đâu ?

— Má sẽ về sau.

— Sao ba dọn có hai cái đĩa, trông buồn quá !

— Ba đã nói là má về sẽ ăn sau.
Jacques oà lên khóc, lăn xuống giường, miệng mếu máo :

— Má sẽ không bao giờ về nữa.
— Đừng khóc con.

Noel ôm lấy con, xoa lên móng tay bùi bùi của đứa bé, mặt nó cứ tái dần và lịm đi. Chàng vội vã bế con tới phòng khám bệnh. Một hồi hộp chờ đợi từng

bài của DUY MỸ

giây phút. Mũi kim chích vào cánh tay Jacques, mặt chàng nhăn lại như chính mình chịu sự đau khổ đó. Mỗi lần đứa bé nhức nhối, mặt chàng lại rạng lên đầy vẻ tin tưởng, và khi bác sĩ cho phép, chàng quay xuống chân giường, hôn khắp mặt mày đứa bé.

— Con ông bị bệnh về thần kinh. Cần phải ở những nơi thoáng khí, hoặc ra miền biển.

Nghe lời bác sĩ nói, Noel lắc đầu, phán vua :

— Tôi đang làm vào tình trạng thất nghiệp, một xu không dinh túi thi làm sao sống được ở nơi thoáng khí, hoặc ra miền biển.

— Hay để tôi gửi cháu lên núi dùm ông ?

— Không thể được. Đời tôi không nghề nghiệp, không vợ, không bạn, nếu ông bắt nó lên núi thì tôi sẽ điên tức khac. Chỉ tại tôi không có việc làm nên nó thiếu thốn. Tôi cần kiếm được một công việc, bất cứ ở đâu ghênh cuối chợ, buôn thúng bán mèt thì nó sẽ đầy đủ ngay. Vậy mà không được!

— Ông có chịu đưa cho tôi manh giấy kia không ?

— Vô ích, không bao giờ.

— Tôi nhắc lại một lần nữa, ông có chịu đưa hay không ?

— Chỉ mất thời giờ thôi.

Mortal liền rút súng, Paul xô mạnh

bàn, nhào nhanh vào người Mortal, cả hai vật lộn vỗ cùng dữ dội. vừa lúc Noel tới thì lưỡi dao oan nghiệt vừa cắm sâu vào lòng ngực Paul. Noel nhảy số vào, Mortal thét lên :

— Lui không tao bắn.

Một phát súng nổ vang, thủ phạm tẩu thoát. Noel bị khóa trái trong phòng, chàng từ từ rút lưỡi dao cẩn sâu trong lòng ngực Paul, lấy đệm ghế kê đầu cho Paul.

Mortal tẩu thoát ra đường, chạy vào hộp điện thoại, gọi cảnh binh kêu cầu cứu và di thẳng.

Mấy chiếc xe rú còi lao tới vĩnh cảnh binh áp vào nhà... Không ngăn ngại họ lôi Noel ra xe trong khi chàng rú lên :

— Sao không cho tôi thuật lại sự thật ? sao không cho tôi nói ?...

Mortal chậm rãi đốt lá thư giả mạo đoạn chàng ung dung trao tờ báo cho vợ.

— Tôi không tin người này là thủ phạm. Chính mình đã thủ súng ra đi trong đêm qua.

Mortal cười khẩy :

— Và Paul Valerac đã chết.

— Chính tôi mướn người này đến báo.

— Cho Paul...

— Phải.. cho người mà tôi yêu tận đáy lòng.

Dứt lời Claire đứng dậy lui vài bước, thét lên :

— Tôi có người chồng giết người !!!
Quân sát nhân ! Quân sát nhân !

— Chúng cờ đã rành rành.. Bắt được thủ phạm tại chỗ .. Đầu tay hắn trên chuôi dao... Minh không tin ư .. Minh điên rồi...

Claire ôm lấy mặt, giọng đứt đoạn :

— Thời... thời... tôi hiểu rồi !

— Thế nào ? « Ngài » nhất định không chịu nhận sao ?

— Tôi đã nói là tôi không hề làm công việc đó. Ông hãy nhìn vào khuôn mặt, vào con mắt của tôi, xem tôi có phải là kẻ bất lương không ?

— Thế tại sao dấu tay lại in trên chuôi dao và tại sao tiền lại nằm ở trong tay ?

— Tôi nói là tôi rút con dao cầm sẵn ở mình nẹn nhân ra. Vâ.. ông tính; đang lúc thất nghiệp, con đói, tôi có thể làm bất cứ việc gì.

Chuông điện thoại reo, cuộc vấn đáp ngừng, Noel gục đầu trên bàn.

— Trạng sư đã tới, khách hàng của ngoài đây.

Ông Trạng sư quay lại phía Noel, giọng nói quen thuộc buông ra :

— Hãy yên trí, tin tưởng.

— Thế anh có thấy thủ phạm không ?

— Ô, tôi chỉ thấy một bóng đen mờ ảo qua ánh lửa đạn chớp loé. Mà tôi đã nói là dù đối diện chết tôi cũng không bao giờ giết người.

— Phải, khách hàng của tôi nói có lý. Hồ sơ của anh đây đủ. Anh có hề định liu vào vụ đồng, vắng này đâu.

— Ô, ngài đã lấy tập hồ sơ tôi trao cho ngài đâu, ngài làm rồi !

Trạng sư già mờ quay vội lại lấy tập hồ sơ, lật vài trang rồi miệng lại liên thoảng :

— Khách hàng của tôi nói đúng lắm mà ?

Buổi vấn đáp tạm ngưng, Noel bị xích lại, giải yê nhà giam.

— Chả gia đình tôi hiếm hoi, muốn kiếm một mực con nuôi. Đọc báo thấy bị cáo này có đứa con nhỏ, nên chúng tôi định hỏi xin mang về nuôi.

— Thật lòng từ thiện của ông rộng bẳng trời bẳng biển. Tiếc ông không gặp đứa bé, nó vừa ở đây đi ra.

Mortal cười cầu tài, xoa tay :

— Ông có thể cho tôi gấp cha nó một chút được không.

— Cố thử được. Đề đáp lại lòng từ thiện của ông, tôi sẽ để ông gấp bi cáo ở phòng trang sur.

— Thế thì quý hóa quá.

Noel nhìn thẳng vào hình ảnh Mortal. Một hình ảnh lướt qua trong trí, chàng nhận thấy Mortal đúng là kẻ chàng thoáng nhìn thấy hôm vừa qua tại biệt thự: cũng một cái mũ phớt đen chụp trên khuôn mặt lạnh dãy gian ác. Cũng một cái áo choàng màu xám, cũng một dáng đi và nhất là giọng nói... bất giác Noel bật lên hỏi :

— Ông nhắc lại cho tôi nghe câu : Lui không tao bắn.

— Lui không tao bắn.

— To lên chút nữa.

Giọng sang sảng dãy nhám hiềm vang lên :

— Lui, không tao bắn.

Noel lắc đầu..

— Anh hỏi câu ấy để làm gì ? Anh muốn cho con anh sung sướng khôn

Mặt Noel bỗng rạng lên. Chàng tiến gần lại Mortal, giọng run run :

— Muốn làm chử. Nhưng làm thế nào ?

Tôi sẽ nhận gày dựng cho nó hoàn toàn sung sướng.. miễn là anh nhận một điều...

Một điều gì ?

— Nhận là thủ phạm (!)

Mặt Noel trợn lên đầy vẻ kinh ngạc.

Chàng lùi lại, lắp bắp :

— Sao ông lại bắt tôi nhận điều đó ?

— Vì tôi có một người bạn đã dùng tay trong vụ này. Tôi không muốn cho anh ta mắc tội.. nên tôi mua « lời nói » của anh bằng giá đó (?)

— Người bạn của ông.. hứ người bạn...

— Vâ.. lại, anh có chối cãi cũng không được nữa. Anh hãy nghĩ đến tương lai của con anh.. nó yếu lắm, nó cần thuốc men.. cần người gày dựng.. Anh hãy nhìn con số không lồ về tiền chi phí bảo đảm con anh...

Mặt Noel đỡ dẫu, chàng lầm rầm trong hơi thở :

— Ta chết.. con ta sẽ sung sướng.. Jacquo.. Jacquo (!)

Marthe run run, nói say sưa :

— Chồng tôi là một người rất thương con.. hy sinh cả đời cho con.. tôi tin rằng không bao giờ anh làm điều phi pháp như vậy.. Noel.. anh hãy nói lên. (đọc tiếp trang 48)



KỶ ĐĂNG HẾT * TRUYỆN PHIM MỘT KỶ ĐĂNG HẾT * TRUYỆN PHIM MỘT KỶ ĐĂNG HẾT

ĐỜI MỚI * 129

Người Việt đáng yêu

— (TIẾP THEO TRANG 36) —

Nam là Nguyễn Bá Quỳnh về giữ đất Nghệ An, và lại cho ông vào trấn cả đất Thuận Hóa và đất Quảng Nam. Lẽ mỗi năm phải nộp thuế 400 vải bạc, 500 lăm lúa.

Nghĩa là, Hoàng đế có cơ sở kinh tế vững vàng rồi. Còn đây, cơ sở quân sự:

« Vấn nhả n thâu (1572) nhân lúc Trịnh Kiểm mệt mỏi, con là Trịnh Cối và Trịnh Tùng đánh nhau, nhà Mạc đem quân vào đánh Thanh Hóa vì sai tướng là người Lập Bảo đem một toán quân đi 60 chiếc thuyền, bởi đường biển kéo vào đóng ở làng Hồ Xà và ở làng Lạng uyển (thuộc huyện Minh Linh) để đánh Nguyễn Hoàng. »

Lại một vụ tố rõ mưu tri của Hoàng, vì:

« Ông mệt sai một người con gái đẹp là Ngô thị Giả làm cá h đưa vàng bạc sang nói với Lập Bảo xin cầu hòa Lập Bảo mừng rỡ, không phò gá giã cản, bị quân họ Nguyễn đánh lén, bắt được giết đi, và đánh tan quân nhà Mạc. »

Song đánh giặc bằng kế cao cũng chưa cao bằng vào hồn trong lòng giặc

để mà lung lạc nội bộ địch — nghĩa là để lừa « địch vận », để mà lập một « đoàn quân thứ năm làm nội ứng ». Hoàng đã lập nỗi kỵ công ấy:

« Năm quý tý (1593), Trịnh Tùng đã lấy lại được thành Thăng Long, bắt được Mạc Mậu Hợp nhưng mà đánh nhà Mạc còn nhiều, phải đánh dẹp nhieu nơi, Nguyễn Hoàng đưa binh lính và súng ống ra Đống Đa, ở hằng tá n năm, giúp Trịnh Tùng để đánh họ Mạc (1), lập được nhiều công to. Nhưng mà Trịnh Tùng vẫn cố ý ghen ghét không muốn cho ngài về Thuận Hóa, mà ngài cũng chưa có dịp gì mà về được.

« Năm canh tý (1600) nhân vì họ Trịnh kiêu hanh quá, các quan có nhiều người không phục ; bọn Phan Ngạn, Ngô Đình Hám, Bùi Văn Khuê khởi binh chống lại với họ Trịnh ở cửa Đại An (thuộc Nam Định), Nguyễn Hoàng mới đem bắn bộ tướng sĩ già cách nỗi đánh gặc, rõ theo đường hải đạo về Thuận Hóa ».

Ai dám bảo là giữa cuộc khởi nghĩa kia và vụ « trốn » này lại không có liên can mật thiết với nhau, theo kế hoạch của Hoàng ?

Nên
« Nguyễn Hoàng về Thuận Hóa, sợ họ Trịnh nhả ngắt... ».
mời tái diễn thêm một lần tuồng mỹ nhân nữa :

« Bèn đem con gái là Ngọc Tú gả cho Trịnh Tráng là con trai Trịnh Tùng. Ngài ở gác đất, cho người con thứ sáu vào trấn

Đất Bắc.. sau ngày ngưng chiến

(Tiếp theo trang 34)

đất Quảng Nam dựng ra kho tàng, tích trữ lương thực.

« Từ đấy trở đi, Nam Bắc phân biệt, bắc ngoài thì làm ra bờ hòa hiền, nhưng bắc trong thì vẫn lo việc phòng bị để chống cự với nhau ».

Rút lại thì, gặp cảnh Rạch đồi Sơn hà, chính khách đã giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong hai công tác chính là : giữ vững biên cương miền Bắc và phát triển bờ cõi về phương Nam. Cho nên rồi đây suốt dọc hai trăm năm liền, mặc dầu « đòn khôn hại ngọt » mà người thường dân Việt Nam đã xây dựng nỗi một nền văn hóa huy hoàng chưa từng thấy trên lịch sử của dân tộc nhà.

Cho nên, Người hối Người ! tiên tổ chúng ta đã nêu cao tấm gương tự lập tự cường, ở ngay giữa cơn phong ba giông tố nguy ngập vào bắc nhất của giông nỗi, rồi, chuyển bại thành thắng, Người của thế kỷ XVII, XVIII đã để lại cho Người của thế kỷ XX này một bài học chính trị đáng tin tưởng :

Bài học vượt biên thùy quân sự bằng sức mạnh của Văn Hóa.
Mà Người đã thắng.
Thì Người sẽ thắng.

D. T. T.

KÝ SAU :

Cải tạo Xã Hội
(trong cảnh rạch đồi sơn hà)

(1) Nghĩa là biết chọn kẻ thù chính (là Mạc) để tạm thời đi với kẻ thù số 2 (là Trịnh) để kẻ thù số 1 đã.

SÂM
NHUNG

CƯỜNG HUYẾT TINH



Dung được phẩm hảo hạng, bào chế rất tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi bổ lại não cản hưng vượng, thêm tuổi sống lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt để thai. Khi sanh rồi, Huyết xaux, tay chân lạnh, té nhức, nên dùng phục hồi sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam Phụ Lão Ấu trường phục.

Cường huyết tinh

Nhân « Thần hồn » sống đầy đủ sức lực khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường

Có bán khắp tiệm thuốc Hoa Việt.

Số 69 Bd. Gauiot, CHOLON

NHỚ THỦ ĐÔ Hồi ký của Duy Sinh NHỚ THỦ ĐÔ Hồi ký của Duy Sinh

(Tiếp theo trang 33)

chứ chưa đến nỗi « si đắm, đê mê (?)

để chứng kiến một cảnh « nhảy dù » không tiền khoáng hậu. Người ta rời như sung xuống nước, tiếng kêu ơi ơi nỗi lên giữa tiếng pháo lác đác nỗi... giao thưa trong thời loạn có khác (!).

Hồ Girom là nạn nhân chứng kiến và chịu đựng tất cả sự lỗ lảng, bỉ ổi của dã tần lớp người Hà thành. Ngoài cái thú hái lộc và nhảy dù, người ta còn dắt nhau nhảy tôm xuống đáy nước để hẹn nhau kiếp khác (!), hứa xây đắp hạnh phúc dang dở dưới quyền đài.

Vào những tối mở chợ phiên, người ta dắt nhau vào sát phạt, vùi đầu trong cờ bạc, rượu chè, chơi bài và khi đã thoả thuận đi máy về giờ, nỗi chán chường kéo đến chất đầy chiếc vi lèp kẹp .. người ta nghĩ đến giải thoát bằng cách.. đâm té xuống hồ cho thoát nợ (!)

Hồ Girom đẹp, gió mát biết bao nhiêu mà cảnh tình diễn ra trên bờ hồ thì.. như vậy đó (!) thảm nào mà mấy cô mới về làm dâu chẳng ống eo với chồng :

— « Minh ơi.. em muốn đi bờ hồ (!) Đì bờ hồ để tìm bóng tối say sưa và.. chết ngắt (?) ».

phê thơm, ngày ngắt cùng khói thuốc phủ mờ ảo khuôn mặt bầu bíng cùng đôi mắt đèn nhánh của cô hàng.

Cà phê Giảng kè với Nhân, tổ chức quy mô hơn. Gian hàng sâu như cái ống, hai bên kê bàn chạy dài theo vách tường, thành thử chưa được khá nhiều khách. Họ bán phở vào buổi sáng, giải khát suốt ngày. Ở đây không chuyên về cà phê nên kỹ thuật pha không được tinh xảo bằng mấy hàng kia, nhưng dù sao cũng không dở.

Còn cà phê Bằng có tiếng là ngon, không kém gì Nhân và Tùng Linh. Có phần hơn vì hình như họ cho thêm vào chút gia vị huốc phiện nên hương thơm càng ngào ngạt và quyến rũ khôn chừng.

Đó là tất cả câu chuyện cà phê đất Bắc.

Sáu

NHỚ MẶT HỒ ĐẾ ĐÔ

NÓI đến hồ đất để đô trước tiên ta phải kể tới hồ Girom.

Hồ Hoàn Kiếm nằm tại trung tâm hành phố Hanoi, hình bầu dục, nước luôn luôn trong xanh, vào những ngày đẹp trời, rùa lớn đều lên hóng nắng. Giữa hồ nồi lên một cái tháp xinh xinh, chẳng hiểu xây dựng tự hồi nào, chỉ biết rằng tên là tháp Rùa. Mái bén, chiếc cầu sơn hồng bắc cong cong, vòng từ bờ ra tới đền Ngọc Sơn, ăn minh trong cây cối um tùm.

Vào những buổi oi bức, trai thanh gái tú rủ nhau lượn ven hồ, đón từng lát gió mát để say sưa khúc nhạc ái ân, nhìn muôn vàn màu sắc lung linh trên thảm nước. Còn thích thú nào bằng là dắt tay nhau đếm từng bước của mình gỗ trên nhịp cầu gỗ cứng, thong thả tiến vào đền Ngọc Sơn, đê sóng lèng im lặng nổi im lặng và nghe.. gió cù lá cây, đuôi nước xô nhẹ vào bờ (?)

Đúng như vậy, hồ Girom là nơi tự tình ấm cúng nhất của nam nữ đất đẽ đẽ.. nơi hò hẹn trong lành nhất của đôi lứa.. nơi mà người ta « ca vừa phải » bản nhạc ái ân.. ngày ngắt

GIỚI THIỆU BÁO MỚI

Chúng tôi được tin nhất báo THỜI ĐẠI (hiện xuất bản hàng tuần) sẽ tục bản vào ngày 22-8-54.

Xin rất trọng giới thiệu THỜI ĐẠI cùng bạn Đời Mới, đồng thời chúc đồng nghiệp lại mảnh tiên trên đường ngôn luận, ĐỜI MỚI

ĐÁNG TIN CẬY

Pharmacie

HUỲNH-VĂN-HÚY
Ex. Pharmacien Principal de l'A.M.I.
Nº 117, Boulevard Bonard
SAIGON

Bán đủ các thứ thuốc Âu Mỹ
Thuốc mía, giá rẻ — Tiếp rước vui
về mau mắn.

Cours de Français
(BAC, DIPLÔME, BREVET)

M. Phùng, 4 Léon Combes — Saigon
ou 28 P. Blanchard (Cité Héraud)
Tân Bình

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

TRUYỀN DÀI THỜI THẾ của HÀ PHƯƠNG

XXVIII

CHƯA PHẢI THẾ

(19)

TRICH TRONG HỒI KÝ của CHÀNG

Huống hờ thư ông lại có kèm cả thư P.— theo lời khai mò giời thiêu của ông. Thì còn gì thử bằng nữa cơ chứ! Vì suốt từ bùa P. «đảo ngũ ái tình» đến giờ thì tôi, vì tự ái của chàng con trai bị bỏ rơi, tôi nhất định nhớ mấy thằng mà vẫn cương quyết không chịu đầu hàng, nghĩa là thưa biết P. Ở ngoài mặt trận Tây Tiến song tôi tiêu «cháy người» đi vì nhóe chí chẳng thêm đánh tiếng trước. Thế mà bây giờ lại có tin P. lại là tin truyền qua mặt người tôi hăng phản đối xưa nay vì cái tội «cản bờ khô khan» không biết yêu đương là gì hết. Thì bảo tôi không hổ hùng làm sao cho được chứ?

Nhưng hời ơi! vừa lướt qua mấy hàng chữ sặc mùi chì thi, nghị quyết kia, tôi đã thấy dụng đứng ngực lên trước mắt tôi là một thành trì kiên cố của luật, của lẽ, của cương lĩnh, lập trường, tôn chỉ xưa rầy vẫn ngắn cách anh em tôi nên tôi yên tri là đây bắt quá cũng là một bản án tối hậu để kết tôi «phi vô sản» của tôi đây thôi. Thành thử tôi có nôn nao vì ái ngại cho chút tình máu mủ giữa hai đứa chúng tôi, bỗng nhiên đã hóa ra «nước lá ao bèo chỉ đèn đường». Song niềm nôn nao của tôi bỗng biến ra nỗi sáo loạn khi tôi xem đến.. bút tích của P.

À! thì đây, chữ của nàng dây, giấy và mực của nàng dây, những nét cong cong vươn dài lên của đuôi mực «nét» y, t, g.. dây, cả đèn dầu «chăm than» (?) nữa dẫu chăm đặc biệt vì nàng đánh ngược thênh thện, nghĩa là đặt dầu «» rồi mồi chua dẫu «», khiếu cho mỗi khi thảo thư từ, giấy mاء trước mắt tôi, hể sấp sửa đèn dầu than thì bốn con mắt này lừa của chúng tôi tại gấp nhau để mà nói với nhau những điều mà lời nói không đủ hiệu lực.. nói ra được!

— Phải, chính là «bút tích» này đây!

Tôi vuốt ve tờ giấy «bình dân» ngà ngà, giòng kẻ xanh lor, chữ viết phỏng nhẹn và sầu.

— Phải, P. đây rồi!

Tôi đọc dồn tuồng tuồng là được nghe tiếng nàng vì tôi vẫn nói tiếng là bắt chước giọng rất là tài.

Nàng đã nói những gì cho tôi, với tôi và, thương ơi! Về tôi nữa?

— Thưa, đây lời người.. quá vãng:

«Tôi bít hy sinh tính mệnh là chuyện khó. Tuy vậy, giữa thời loạn ly hay, nói cho sát hờn, giữa cuộc tranh đấu giải cứu trường kỳ và toàn diện này thì cái sống hay cái chết: của một con người thực không có còn một giá trị tuyệt vời đối khép phải là việc.. phi thường nữa.

(Còn tiếp — Xem Dời Mới từ số 101)

— TRANG 42 —

THẾ MỚI PHẢI

TRICH TRONG NHẬT KÝ của NÀNG (19)

Nào có ngờ đâu... Phải, ai có ngờ đâu, nhầm cái lúc bác sĩ Khuê nhắc mình! «12 giờ rồi đây chị Phương ạ!» thi bỗng nhiên ở đâu dồn đậm tới cả một cuốn phim ân ái, mở đầu bằng cảnh «12 giờ trưa hôm ấy», minh gặp Hà, và tận cùng bằng cảnh «12 giờ hôm nay» minh sờ sánh Hà

dè mà tự hỏi rằng: «Tại sao tâm hồn đ.c. giống mình như đúc, thân binh, bộ dạng đ.c. lại

giống như in lấy bộ dạng H, thế mà mình thi minh «yêu» tâm hồn kia và mình cũng yêu cả bộ dạng nọ, vậy tại sao minh lại yêu Hà mà không yêu. Thế nghĩa là đồng tự trưởng chưa đủ, đến tuổi lập gia đình cũng chưa đủ, có dùng kế cũng vẫn chưa đủ.. cả ba điều kiện đó đều chưa đủ cho mình yêu.., Thế thi ra còn có cái gì khác nữa! Cái gì ấy là cái gì vậy?»

Không hiểu và không thể hiểu nỗi mình nữa, nên đành phải tìm hỏi ngay thi đây, eo ơi! Kết quả :

Mình cứ thực tình trình bày hết mọi khía cạnh với dã khồng ngạc nhiên thi thôi lại còn hạ ngay một câu này, gọn thon lỏn: «Giai cấp mình là giai cấp hổn đứt rời!». Thế rồi — ra lệnh cho mình, ngồi ngay trong sở của chi bộ — nghĩa là ngồi trong phòng — dề thảo bản tri kiêm thảo. Thấy minh còn băn khoăn, bảo: «Trước khi khởi công cái việc nặng nhọc này, chị có muốn nghe thi tôi kể cho chị nghe một câu chuyện cũng niềm vê ái tình lầm lầm, nhưng đây là chuyện tình của hạng người dã vô sản hoá hẳn hoi rồi. Chị nghe chử? Bô bút xuống! Tôi kể..»

ngồi sát bên cạnh mình, vuốt tóc mình như anh cả đối với em gái út, rồi đ.c. cắt giọng ô ô — giọng cán bộ đang vỡ tiếng theo.. giọng nông dân :

«Đạo ấy các đ.c. C.S. Bôn xe véc đang kịch liệt chống phong kiến Nga. Một hôm trong nhà ngực giam loại tù nhân sắp bị xử tử, có một nữ đ.c. bô sát đến một nam đ.c. rồi câu thủ thi bắt đầu:

«Mai đây, tôi sẽ bị giết, đ.c. biết chử?

— Rồi sao?

— Đ.c. không biết là lát nữa chúng sẽ cho cả một tiểu đội kỵ binh hâm hiếp tôi..

— Thế thì sao?

— Sao!

— Sao nữa?

— Tôi còn đâu, anh ơi!

— Còn tân thì sao, kia?

— Tôi không chịu được tủi nhục...

VII

TÙ XA, một giọng hát xẩm di dởm, vui vui:

«Xa à gần, xa à gần. Bỗ bối lâu nay nhiều nோ & o xa à gần. Tòng quân phong trào rầm rộ, chử mấy có phần thúc dục niênlà thanh niênl, hăng hái ghi tên nhập ngũ xông ra trận tiền. Nhập ngũ & o xông ra trận tiền, hy sinh là hy sinh xương máu, giành quyền, gia nh quyền do là tự do, nhiều bùa khuyễn anh, nay anh héra mai

anh à hò. Nay anh lần rồi mai anh lửa & o & o, anh có dám mò là mò đì đâu, anh bảo xa em, anh chả g chịu & o đực sầu. Chẳng chịu chử ơi i được sầu, nếu anh còn lần khán phen nữa & o & o, không chịu gáp phần xương là máu xương. Vậy thi cái nghĩa đói ta: anh đi mít nோ & em đi mít đường...»

Anh nồng dân túc khi hướng về cảnh đồng xa, hát bằng giọng trống quan:

«Cô kia mà thắt yếm mây lưng á xanh.

Xin cô mà bỏ áo cho anh ra đi giết thù»

«Cùng quinh chắt chắt cùng quinh».

«Cô kia mà thắt đáy vừa lưng á... ơng

Sao cô mà chẳng dắt chồng & mà ra đi».

Cảnh VI

PHONG thấy lòng nôn nao một sức sống dồi dào theo làn gió thấm vào da thịt chàng cảm thấy ngây ngất hương thơm của đồng nội. Chàng cảm thấy mê ly, thú vị những câu hò dì dỏm, mặn mà. Chàng thấy một niềm tin vững chắc tràn ngập, chạy rạo rực trong cơ thể dể sưởi ấm lòng chàng.

Chó sủa ran đầu xóm, hàng tre xanh thâm khẽ vắn minh kẽ kẹt, những nếp nhà tranh lợng bừng trong nắng mới, từng tốp trai làng vác xêng cuốc đi đắp đường, dầm o thòn nứa vác sòng đi tắt nước, họ đưa nhau cười vang trong gió lạnh. Phong và Ông cụ lột vào làng, gần đến nhà bác Cả Bắc. Ông cụ khẽ dẫn Phong.

— Con đê yên cho cậu thu xếp với bác Cả nhé! Đừng nói với vàng rồi người ta làm khó dể với mình, cứ từ từ rồi đâu vào đấy.

— Được cậu cứ yên tâm.

Hai người bước vào một nếp cổng ngắn kiều cõi, đi trên con đường gạch nhỏ, xung quanh có trồng đầy hoa tường vi vào đến một sân gạch rộng. Hai con chó đang nằm hóng nắng, thấy tiếng động, ngừng mặt lên sửa từng tràng dài làm náo động cảnh tĩnh mịch của khu trại ban mai. Một cậu nhỏ mặc áo sơ dỏ, quần nái vàng, tóc dê chôm cháy lênh láng ra đuôi chó, miệng chào vui vẻ:

— A bác Phong mời ở tỉnh về, mời bác với anh vào chơi.

Ông cụ xoa đầu cậu nhỏ, miệng tươi cười:

— Thầy đê cháu có nhà không? Vào nói là có bác

DỜI MỚI số 129



Thân gửi những thanh niên đang kéo lê kiếp sống hoang mang và bế tắc trên mọi nẻo đường của đất nước.
DUY SINH

Phong ở tỉnh về chơi nhé.

Cậu bé ngoan ngoãn chạy biến vào nếp nhà ba gian, như hóng con sơn ca vậy. Ông cụ và Phong lên nhà gỗ năm gian có sập gu, tủ chè, hoành phi câu đối. Một bàn thờ bằng sơn son thép vàng kê chính giữa, che bằng bức màn mà có vê rồng chầu hạt ngọc, mé ngoài là dôi tràng kỷ chạm trồ ôm lấy chiếc bàn gụ bầy la liệt những ấm chén đê pha trà tàu, chiếc đĩa bịt bạt dương cẩn trúc vút lên không, tất cả đều bóng lộn. Phong mải mê nhìn khắp nhà rồi thả tầm mắt ra sân, chàng thủ thi, cùng bố:

— Cậu này, ngoài kia có khu vườn đẹp quá nhỉ, toàn là hoa hồng nhung, ngọc lan, trứng gà với từng bụi móng rồng, dại mắt lá.

Ông cụ đáp lời con,

— Nhà bác đây có cả vườn rau, vườn cây quả, núi non bộ, đẹp nhất là mảnh ao nước trong veo, có đầy những bóng dừa in hình xuống nước.

Phong mải mê nhìn ra xa hơn nữa, một hàng rào toàn bằng duối có trái chín vàng cắt xéo đều tăm tắp như tưng bức tường màu xanh diêm lên những bông hoa vàng, Dàn chào mào rủ nhau từ cây cao sà xuống ăn trái, hót riu rít. Tất cả đều êm đềm, lặng lẽ, nên thơ, không vồn lên trong không gian mát mẻ một hạt bụi nào.

— Chào bác.

— Bác và cháu mời về chơi đấy à. Góm chả mẩy khí, thế nào ở lại đây xơi cơm trưa với tôi chứ. Ta chén thù chén tac, bàn chuyện cùng nhau, chả mẩy khi anh em gặp nhau.

Ông chủ vận quần nhiễu trắng, áo gấm ráo đầy hoa đầu đội khăn, mặt hồng hào, xoa tay ngồi xuống tràng kỷ. Ông nói vọng vào trong nhà.

(Đọc tiếp trang sau)

BÁN

Phố trệt mới cất bằng gạch thê, có đèn, nước, cầu tiêu và gạch bông, vân vân, tại cạnh đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ quán.

Xin hỏi tại: 117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ quán

LOẠN • tiều thuyết của Duy Sinh • LOẠN

— Cái Thơ đâu rồi. Pha nước con. Bảo làm cơm trưa bác Phong soi nhé.

Cô bé trạc độ mười bảy, đầu chít khăn nhiễu tam g'ang manh yếm trúc bâu trên lồng ngực căng thẳng trắng toát, nàng khép vạt áo bông bằng lanh bóng nhoáng, vén khăn nải thâm bước ra, cúi chào :

— À, cô Thơ, chóng nhớn quá nhỉ, ra dáng lầm rồi, sắp sửa cho chú ăn cỗ thì vừa chứ.

Cô gái thận dò mặt, miệng cười tím tím để lộ ra hàm răng đều tám láp, đèn như hạt na, bước vội vàng đến nếp bên bối, thở thê :

— Bác và cậu Phong mới về đây à, bác cũng hơi già hơn một tí cụ Phong cười vang.

— Hai ba năm rồi còn gì, suy nghĩ lầm làm gì mà chẳng già.

Cụ Cả xoa đầu con gái :

— Con vào mang nước ra đây để bác uống đi con.

Quay lại phía Phong, cụ nói.

— À cậu Phong có muốn đi xem vườn, để Thơ nó dẫn đi.

Cảnh VII

QUA vài câu chuyện, Phong cảm thấy ngọt ngạt, chàng đứng dậy theo Thơ ra sau vườn. Phong hơn Thơ ba tuổi, ông Cả là người cùng làng với mẹ Phong. Chàng còn nhớ hồi nhỏ, chàng cùng Thơ cắp sách đến trường làng, học cùng nhau đến lớp nhất, Phong ra tinh theo học, còn Thơ ở lại nhà giúp bố mẹ. Tuy rằng không có họ hàng nhưng hai cụ thân nhau lầm vì là bạn học từ thuở nhỏ. Thơ thủ thỉ hỏi Phong :

Bây giờ cậu học cao lầm rồi nhỉ, tôi bây giờ thì lạc hậu lầm rồi Phong nghĩ thầm :

— Mới cách đây hai ba năm, Thơ có biết dùng danh từ là gì, thế mà nay, mới hai ba năm, đã « lạc hậu », dùng danh từ ra trò rồi, chàng ôn tồn trả lời :

— Các cô tiến bộ nhiều về phương diện xã hội, còn tôi chỉ được về văn hóa thôi.

— Cậu chỉ cứ nhún minh mẫn, con gái Hà Nội có khác này cậu có nhớ gốc mít kia là nơi bọn mình bầy hàng, làm ma con chuồn chuồn không nhỉ. Sao hồi ấy ngày thơ đến thế.

Phong cắn môi suy nghĩ, cố hồi tưởng lại dĩ vãng, rồi anh vui vẻ tiếp.

— Thế cô còn nhớ dưới gốc cau già kia là nơi bọn mình hứng nước mưa cho chim uống không.

— Cậu tài nhớ quá. Đôi khi nghĩ lại những ngày đã qua, tôi không khỏi luyến tiếc, cậu Phong à. Bây giờ muốn vui vẻ, trẻ trung như ngày trước cũng chẳng được nữa. Luôn luôn tự nghĩ là mình đã nhớn rồ, người ta cho là trẻ con, người ta cười.

Phong nhìn thẳng vào mắt Thơ làm nàng cúi xuống, đôi má hây hây đỏ như da trái đào, mấy sợi tóc tơ bay lướt thướt trên vúng trán trắng ngắn, môi nàng mong manh chằng cần tới phấn son, và đôi mắt mờ trong sáng làm sao, đôi con ngươi đen như hạt nhãn di động nhẹ nhàng trong màu xanh nhạt của lòng trắng, đôi mắt bồ câu xinh quá.

Một làn gió từ vườn hồng thoảng tới, mang một hương hoa thơm ngát luồn vào khăn nàng, để lộ ra mảng gáy trắng ngắn tròn lẳn, suối chảy xuống đồi vai mát rượi được phủ bằng manh áo nâu non. Tim nàng đang đập



đủ hạng : NHÌ—NHẤT—NGANG
214 DIXMUDE — SAIGON



Đừng lây lắt nữa !

SỨC KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN
ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG / HOÀN

CỬU LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và
thích làm việc hơn trước

CỬU LONG-HOÀN

CUA NHÀ THUỐC VỎ-BÌNH-DÀN—CHOLON



LOẠN • tiều thuyết của Duy Sinh • LOẠN

mạnh làm căng nứt manh yếm trắng tinh, hai ống quần nái mỏng quấn lấy nhau lả lướt trên mặt đất.

— Cậu Phong mãi nhìn gi thi, chẳng đáp lời tôi.

Phong như bừng tỉnh, đáp vậy.

— À không, tôi đang mãi nhìn là rụng mặt ao, có một bóng cá nhảy lên đớp làm tan nát mặt nước lặng tự bao giờ.

— Sao cậu lảng mạn thế, thanh niên thời đại mà mờ màng thế thi hỏng.

— Cô Thơ, cô chỉnh tôi đây à. Ngoài công việc xã hội, người ta cũng phải có những phút dành riêng cho tình cảm của mình chứ. Người nào phủ nhận điều đó là người tự đổi lòng mình.

— Cậu Phong, cậu chỉnh lại tôi đây ư, hòa nhé. Lại đây ngồi trên phiến đá, nói chuyện thú hơn.

Phong bước theo dáng điệu deo dẻo của cô trinh nữ, lòng bừng lên một cảm giác say sưa. Ngồi xuống cạnh Thơ, Phong nói se sẽ :

— Đây là nơi mình học bài với nhau hồi nào, trước kia, ở đây có giàn mướp đẹp lắm.

Thơ đỡ lời :

— Có cả những con ong chăm chỉ, sà cánh hút nhị hoa mướp óng vàng. Thế mà đã ba năm rồi nhỉ, thời gian trôi mau quá, Phong có cảm thấy thế không ?

— Phải thời gian đi và cuốn theo tất cả những kỷ niệm êm đềm, khó mà tìm lại được những ngày tươi trẻ buổi xa xưa. Giờ đây đâu còn phải là thời gian để tìm lại những hình ảnh cũ để mà sầu vương, luyến tiếc.

— Cậu Phong này, ở Hà Nội chắc trường lớn lắm, nhiều nữ sinh riết rúa, đẹp như hoa, chứ chẳng là một nếp chùa lèng hùn quanh, với những nữ sinh quê mùa như tôi.

Câu hỏi bàng quợ của Thơ làm Phong nghị đến Nhุง, sắc sảo, linh lợi hơn nhiều. Cũng một cô gái đến tuổi dậy thì, cũng một tâm tư bồng bột, nhanh nhẹn, cũng một cuộc đời học sinh, chỉ khác: một đàng êm đềm noi thôn ờ, một đàng tung bừng, náo nhiệt đắt đẻ đô. Bây giờ Nhุง lưu lạc phương trời nào, bất giác Phong thở dài.

— Sao lại thở dài hở cậu Phong. Cậu chán với cảnh thôn già lầm sao ?

— Không, tôi thở dài vì luyến tiếc những ngày vui đã mất.

— Sao lại mất, chúng ta chẳng đang vui với nhau đây, chúng ta chẳng đang sống lại cuộc đời học sinh của ba năm về trước, chúng ta chẳng đang nối lại quãng ngày êm đẽ bên nhau là gì thế mà còn buồn.

Nắng lùa qua khe lá, soi xuống mặt ao lốm đốm, thỉnh thoảng một chú cá nhoi lên đớp áng nắng, dương lòn khuya bắc trắng. Nắng rát lèn vườn hoa, nắng sưởi khô lòp sương mai, nắng đánh tan không gian giá lạnh sớm mùa đông.

— Hiện thời Phong vẫn còn theo học ở Hanoi đấy chứ. Phong ở chơi đây mấy ngày.

— Ở Thơ không biết rằng, thủ đô đã nhuốm lửa rồi sao, tôi và ông bà cụ tản cư về làng bên.

— Thế à ! Ở bên quê nội, làng Chảy phải không ? Thế thi vui quá nhỉ, cách đây có năm cây số thôi. Thế sao chẳng về bên này ở cả cho vui, có mấy người thôi, thêm đứa thêm bát cho vui vẻ. Vả lại ở bên quê nội thì cũng chẳng còn ai, các cụ thi chết cả rồi, mà có mỗi một bác thôi, buồn chết.

(đọc tiếp trang sau)

F. LOUIS

Cours de DANSES
& Claquelettes

Lớp KHIÊU VŨ
và THIẾT HÀI

Do Giáo sư PHÚC
DIỄU KHẨN
Kết quả mau chóng

95. F. LOUIS SAIGON

Chai Brillantine BOBEL

Tức là xức dầu thơm thứ quý nhứt



Một người bạn luôn luôn trung thành

Đại túu lầu

SOAI KINH LAM

496, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone N° 169

PHÒNG RỘNG RÁI, MÁT MẺ ĐẶC BIỆT

CHIÊU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lèn bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

**CHỈ CẦN VÀI HỘP
ĐẠI BỒ¹
NGŨ TẶNG TÌNH
LA-VẠN-LINH**

**là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại**

Ăn không ngon, ngủ không yên
tối ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải,
đó là triệu chứng mất sức, yếu tim
của ngài !

Chỉ cần vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng
Tình La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon
ngủ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui
vẻ tinh thần, việc làm không biết
mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ
đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tặng Tình
La Vạn Linh được nổi tiếng nhất.

*Tông phát hành
Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON*
Có dề bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Chải GOMFIX
Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội

**Mỗi giờ đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :**

1.— 1 gói

BEKINAN Tiêu

(Eugulinine activee)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thủ số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiêu

(Quinine activee)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiêu

98, Bd. Bonard — SAIGON

« LE PETIT JACQUES »

— (TIẾP THEO TRANG 39) —

Người nữ cứu thương cũng nói rất
hăng :

— Noel là một người rất lương thiện.
Anh còn là một người cha hết sức
thương con. Tôi tin rằng ở đây chưa
chắc đã có được một người có lòng
thương cao cả đó.

Mặc bao lời bão chữa của nhân
chứng, mặc lời thề danh dự của
Noel, viên biện lý giọng hết sức
cương quyết :

— Trong bộ mặt nhân từ kia chứa
đựng đầy gian ác. Tôi mong tòa hãy
dùng công lý kết án thật nặng phần tử
ung nhọt của xã hội nếu không, còn
tên đó xã hội sẽ loạn, ngay đến chúng
ta cũng bị đe dọa nữa. Tôi xin đề
nghị kết án tù hình.

Noel liếc nhìn Marthe, anh sấp sỉ
nói thi Mortal từ từ dạo đi dạo lại,
trao bao thư cho Noel. Chàng liền
dừng dậy ngắt lời trạng sư :

— Tôi nhận là người giết Paul
Laverac.

Marthe lẩn ra bất tỉnh nhân sự.

**

Jacques nắm thoi thóp, nó mê thấy
Noel nằm trong ngực sắp đến giờ phút
tử hình, mặt đứa bé xanh như tàu lá.
Bác sĩ Arbez từng chữa cho đứa nhỏ
tử lâu, dừng kẽ giường nhìn đứa trẻ.
Vừa lúc đó, quan tòa lên tối buồng,
trao cho Marthe một lá thư :

— Đây là lá thư của Noel trao cho
tôi nhờ đứa họ, có nói rằng khi nào
đứa bé trưởng thành mới được mở
thư ra xem. Nếu bà hứa danh dự tôi

DUY MỸ

mới dám đưa lá thư này.

Marthe và bác sĩ cùng thè đoạn
nhận thư, Jacques chồm dậy :

— Thư của con đấy ư ?

— Thư của con nhưng lớn con mới
được đọc.

Chờ lúc hai người lui hui sửa soạn
thuốc, Jacques xe bao thư. Cả hai
không kịp cản nữa, đứa bé run run
đọc :

— « Ngày giờ là lúc ba báo cho con
biết : Ba không phải là thủ phạm. Ba
đã mua bản án này cho đời con sung
sướng. Giao kèo đề tại nhà ông
Claire Mortal... »

Dứt lời đứa bé rú lên rồi chết ngất :

— Cha tôi không phải là kẻ sát
nhan ! cha tôi không giết người !

Chủ Nghĩa Xã Hội ở Nam Tư

— (TIẾP THEO TRANG 37) —

với bốn mối họa lớn (thuyết vị chung
Đại Nga, sự thiết lập X.H.C.N dưới
quyền kiểm soát của Hồng Quân, mối
tương quan bóc lột chư hầu, chính
sách thù lại) đã dẫn con người Cộng
Sản Séc-ta-lin đến điểm truy lạc bậc
nhất núa tư cách con người. Đó là :

6.— Sự đổi trá dùng làm chân lý chiến thuật

Sau hết, nhà lý luận Edvard Kardelj,
trong bài diễn văn kỷ thú đọc ở viện
Hàn Lâm Khoa Học và Kỹ Thuật (1) của
dân Slovènes, đã vượt từ địa hạt Phê
hình sang hẳn một đề án chính xác về
Chân lý X.H.C.N. Bàn về nạn « Sa lầy »
và về các « xu hướng phản biện
chứng » của nền khoa học Nga Sô
ông tuyên bố :

« Trong các xu hướng đó có một xu hướng
đặc biệt nguy hiểm : ấy là nguồn quan
niệm và sự áp dụng một cách thực lợi
các giáo lý được giả tạo lên cho mọi nhu
 cầu của chiến thuật chính trị. Khởi phát
từ các luận án về nguyên tắc Mác Lê nin,
vốn xưa nay, theo ý Mác, chỉ có thể là
chỉ nam của hành động thôi chứ không
phải là một giáo điều các người xướng
xuất ra những quan niệm phản biện
chứng kia đã chế tạo ra toàn bộ một mớ
giáo điều chết rí, toàn bộ những phương
thức và những lối sử dụng đứng tên để
mà mình chính và minh giải biết bao nhiêu
là mưu mô chính trị bẩn bỉ ổi, đê hèn... »

Bọn họ « rêu rao lên rằng : chân lý là
hết cứ cái gì mà tầm con mắt cận thị của
bộ làm cho họ tin tưởng đó là có lợi cho
một chiến thuật chính trị nhất định và cho
việc thực hành của họ ở trong lãnh vực
kinh tế và xã hội, rồi cứ thế họ đem mọi
khát vọng và nhu cầu của họ đánh lén sòng
vào nguồn chân lý khách quan ».

Bọn thủ lãnh của Nga Sô đã phạm
vào một lỗi lớn mà Lê-nin bằng có
nói tới ở trong tập *Bệnh ấu trù* của
chủ nghĩa Cộng Sản, khi họ trình bày
MỐI CHIẾN THUẬT PHẦN BỘ COI
LÀ MỘT CHÂN LÝ TỰ THÂN RỒI,
giữa lúc mà vị chiến lược gia đại tài
là Lê-nin vẫn dậy rằng : phải đặt các
việc nhượng bộ hay thỏa hiệp về
chính trị vào một điều kiện khắc
nghiệt này là làm sao cho việc đó tạo
ra nỗi một sự tăng gia về ý thức cách
mạng, nghĩa là cho việc ấy tùy thuộc
vào một « điều tuyệt đối trong tương
đối » (2).

Rút lại thì các nhà lý luận Nam Tư
trong trận tranh thủ về ý thức với
phe Quốc Tế Thông Tin (Kominform) đã
xây dựng nỗi một hệ thống lý thuyết

Bởi vậy cho nên nghiên cứu cuộc
nổi loạn của Nam Tư chống lại Nga
Sô, có thể giúp ta theo dõi và học hỏi
được rất nhiều kinh nghiệm kiến tạo
một nền Nhân bản Mới.

H.V.P.

KỶ SAU :

NGUYÊN NHÂN HIỆN TRẠNG NGA SÔ

(1) Trích trong Tập San Thông Tin của
Nam Tư, ra ngày 1-1-50.

(2) M. Merleau Ponty : Nhân bản và
Khủng Bố, Gallimard Paris 1949.



Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục
TẠI NHÀ KHIÊU VỤ

GRAND MONDE

Do cặp tài tử

ROVITAS

TRÌNH BÀY

thuốc BỒ TIM hiệu HAI ÔNG CHÁU



là một dược phẩm bào chế rất tinh vi, đặc
biệt trị TIM YẾU Hồi Hộp, ban đêm ít ngủ
vì thiếu Khí Huyết mệt mỏi — quý vị dùng
trong một tuần lễ AN TÂM ĐỊNH THẦN, ĂN
NGON NGỦ ĐƯỢC cam đoan kết quả.

TỔNG PHÁT HÀNH

số 59 đường Dr.Gaillard — CHOLON

Có bán khắp nơi.

TÊ BẠI, PHONG THẤP và tất cả các bình do máu xầu
gây ra, chỉ một phương thuốc thần

Thuốc rượu 39 Nguyễn an Cư

Trị bón, uất rất công hiệu. Trong 2 tuần uống thuốc rượu 39 sẽ
thấy hết nhức mỏi, đau lưng, mặt tròn nên hồng hào, tươi, khoẻ, trẻ
vui và mau lên cân. Có dề bán khắp nơi đại lý Ta và Tàu.

10 đồng 1 hộp có cả bột que

Các bà mẹ hiền hãy lo mua sẵn cho con
l ve dầu TỬ BI

Chú trị con nít, ho nóng, làm kinh, Bú không tiêu, sinh bụng

Sài, dẹn, ghè, lở thui lở tai

Có bán khắp nơi các đại lý thuốc Ta và Tàu

Mua sỉ do nơi : số 54 đường MAC MAHON — SAIGON

NHÌN QUA LỊCH SỬ GIÁO DỤC

(tiếp theo trang 17)

tôn trọng gia đình, những tư tưởng cổ truyền, những thói tục, sự sùng bái tổ tiên v.v... Đó là những điều mà những nhà giáo dục theo đó mà thi hành nhiệm vụ của mình trong gia đình và ở học đường.

Bước đầu là sự uốn nắn hết sức nghiêm nhặt vào lễ nghi, tập tục, tình cảm, những nguyên tắc mà mọi người phải theo đúng. Trong xã hội, có ba bậc đáng trọng nhất. Trên là Vua, giữa là thầy, dưới là cha (quân, sư, Phụ). Người con phải phục tùng tuyệt đối ông cha, người vợ phải phục tùng tuyệt đối người chồng. Người ta bắt buộc đứa bé phải theo một khuôn phép chặt hẹp. Trong xã hội, ai cũng phải hiểu rõ sự liên lạc giữa quân thần, phụ tử, huynh đệ bằng hữu và phu phụ để xứng cho đúng đắn. Đến 10 tuổi đứa bé mới được dẫn đến trường học tập. Trường học rất ít ỏi so với dân số đông đúc, thiệt không thấm vào đâu. Chỉ có hạng quan lại là phần tử trí thức. Người học trò đi học với chủ đích duy nhất là để làm quan.

Phương pháp giáo dục là phương pháp nhồi sọ, si tú chỉ cần nhớ nhiều sách là đậu đạt cao. Người ta tôn sùng sách vở và khinh rẻ tất cả các ngành sinh hoạt khác. Chỉ có giải cấp nhوس là đáng trọng, đáng kính mà thôi. Một nền giáo dục đã không chú trọng đến việc phát triển những đức tính tích cực như óc sáng kiến, sự táo khuyết, sự tự do, sự thảo vật, tri tiến thủ, không thể nào làm dân tộc Trung Quốc tiến mau được. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên chút nào khi thấy nước Cồ Trung hoa có một nền văn minh chói lọi bực nhất hoàn cầu mà đến một giai đoạn phải bị ngưng trệ, nhưng chỗ cho văn minh Âu Tây, một nền văn minh thiên về khoa học vật chất.

Nền văn minh Âu Tây sau này được

BÁN

Phố trệt mới cát bằng gạch thô, có đèn, nước, cầu tiêu và gạch bông, vân vân, tại cạnh đại lộ Trần Hưng Đạo—Chợ quán.

Xin hỏi tại: 117 Đại lộ Trần Hưng Đạo—Chợ quán

— TRANG 50 —

Tìm một thế quân-bin ở Đông-Nam-A

(tiếp theo trang 11)

làn rộng gần khắp thế giới, phát nguyên do hai dòng chính: dòng Ju-deo chrétien và dòng Hy Lai. Nền giáo dục sau này bị ảnh hưởng sâu xa của nền văn minh ấy chi phối.

4) Giáo dục của dân tộc Hy ba lai.—(Hébreux) mà các nguyên tắc phần nhiều có chép lại trong Kinh thánh và để lại nhiều dấu vết ngày nay: đó là những ý thức về công lý, đại đồng chủ nghĩa v.v... không những chỉ tiềm tàng trong văn chương, nghệ thuật mà còn thấy rõ trong nền triết học Tây phương và ít nhiều trong những nguyên tắc của cuộc Cách Mạng Pháp sau này.

Nền giáo dục của dân tộc. Hy ba lai chỉ có tính cách đạo đức và tôn giáo, thiếu sự tim hiểu chân lý cuộc sống và những luật lệ của Đức Chúa Trời. Khi đứa bé bắt đầu biết nói, mẹ nó đã bày cho nó học thuộc lòng những luật tối cần Kỷ luật sắt, (thường cho roi, cho vọt lòn lên chút nữa, người ta dạy nó bằng mọi cách hoặc trong những ngày tết lê, hoặc bằng những bài luận lý, trung thành tuyệt đối với Đức Chúa trời. Các trường Cao đẳng rất ít ỏi, do những vị giáo sĩ và quan lại điều khiển. Con gái chỉ biết làm việc nhà, tập dệt vải, may và quần áo, tập nấu ăn. Những môn dạy như tập đọc, tập viết, âm nhạc và khiêu vũ đều hướng về tôn giáo.

TRẦN NGỌC HUẾ

TIN MỪNG

Chúng tôi vừa được tin mừng bạn Nguyễn Đăng Xương và bạn Lê Ngọc Túy vắng lệnh thân mẫu và huynh trưởng đã lừa lối thành hôn vào ngày 17 tháng 8 năm 1954. Hôn lễ đã cử hành đơn giản và thân mật tại Đà Lạt.

Chúng tôi có lời chúc mừng hai bạn được sống bên nhau trong cảnh hạnh phúc bền lâu.

Tòa soạn D. M.

Định chánh

Trong bài thơ « Người bạn Triều Tiên ơi ! » trang 23, câu thứ 10, xin đọc:

Xương lắp trảng khắp rừng cao đồng ruộng.

Đây là một số suất của thơ nhà in. Mong bạn đọc hiểu và thèm cho.

T.S.D.M.

Giá báo Bời Mới

dài hạn ở Nam-Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên:
Ông TRÁC - ANH
Hộp thư 333 - SAIGON

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhứt
47 rue Canton-Cholon

NHÀ LÀM NỆM

LIÊN SƠN

được nhiều thợ chuyên môn
đảm nhận:

Nệm giường—nệm divan—nệm ghế và
các thứ niêm kiều mới

Nệm nệm cũ làm lại mới, giá thật rẻ.

Có giá riêng: cho các anh em binh sĩ
dưỡng đường—học đường—nhà bảo
sanh và các nhà đóng giường—ở
xã gởi đến tận nhà.

41 đường Phan Thành Giản (ngã sáu)
SAIGON

BASTOS
juke



MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Lãnh đúc, tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo—CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng hiếu kỳ tấp cả quý khách thành phố

THỜI SỰ TRONG TUẦN

Thời sự

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(7)

Alcide de Gasperi, thủ tướng nước Ý từ năm 1945 đến năm 1953 đã tạ thế sáng ngày 19-8. Gasperi qua đời giữa lúc hội nghị Bruxelles nhóm họp bàn về cộng đồng phòng thủ Âu Châu.

Hội nghị Bruxelles đã khai mạc ngày 19-8-54, có mặt đại diện 6 nước :

- 1.— Paul Henri Spaak, 55 tuổi, bộ trưởng ngoại giao nước Bỉ.
- 2.— Konrad Adenauer, 78 tuổi, thủ tướng Tây Đức.
- 3.— Jean Guillaume Beyen, 57 tuổi, bộ trưởng ngoại giao Hà Lan.
- 4.— Attilio Piccioni, 62 tuổi, bộ trưởng ngoại giao Ý Đại Lợi.
- 5.— Joseph Bech, 67 tuổi, bộ trưởng ngoại giao Lục Xâm Bảo.
- 6.— Pierre Mendès France, 47 tuổi, thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao nước Pháp.

Tin tức sau cùng cho biết Hội nghị Bruxelles đã thất bại.

7.— Đại diện chính phủ trong Nam và bộ trưởng thông tin, hôm 19-8-54 đã đến viếng sinh viên đại học Hanoi tạm trú tại trường Gia Long Saigon.

8.— Tân thủ tướng Tunisie : Tabar Ben Ammar.