

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

SỐ 124

Từ 29-7 đến 5-8-54

Nam Việt 6 đồng
Trung, Bắc, Miền, Lào . . . 8 đồng

TRONG TẬP NÀY :

★ LÁ THƯ TÂM
HUYẾT GỬI
CÁC NHÀ ÁI
QUỐC V. N.

của TRẦN VĂN ÂN

★ PHỤ BẢN :
bản đồ Việt
Nam với đường
phân ranh hai
khu Bắc và Nam



Ngưng bắn toàn Đông Dương :

20-7-1954



TẠP CHÍ SỐ IN NHIỀU NHÚT TRONG NƯỚC

Thủ góp sức xây dựng

MỘT NỀN VĂN NGHỆ TÀ CHÂN PHÊ BÌNH

HÀ VIỆT PHƯƠNG viết



ÂN TỘC VIỆT NAM, dù muốn hay không cũng đang bước sang giai đoạn mới: giai đoạn kiến thiết quốc gia.

Nhà kỹ thuật chuyên môn, năng về phần Lý Luận, trong khi vận dụng năng lực để xây dựng xã hội.

Nhà chính khách, năng về phần Hoạt động, trong khi vận dụng năng lực để tổ chức nhân dân.

Nhà Văn Nghệ, năng về phần Rung Cảm, trong khi vận dụng năng lực để chuyền hóa con người.

Ba thành phần trên đây phải bù xung cho nhau thì trước hết mới tạo ra nỗi một Con Người Cân đối và, sau nữa, dựng lên nỗi một xã hội Cân đối, trong đó người dân có thể phát triển được một cách đầy đủ, vui tươi, tự do, — tức là nêu lên được một NỀN SỐNG ĐIỀU HÒA, THẮNG BẰNG, LÀNH MANH. Trong khi mong đợi hai giới khoa học và chính trị bắt tay vào việc, những nhà cần bút thiết tưởng cũng cần chuẩn bị chương trình hành động và rèn luyện lại khí tranh đấu để gánh vác nhiệm vụ chung: là công tác

CHUYỀN HÓA NHÂN TÂM

của thời đại.

Là hạng người có sẵn năng khiếu rung cảm, và được tập dượt, mà dưa năng khiếu đó thêm phần tinh xác hơn ai, cho nên nhà Văn Nghệ có thể dễ cảm thông hơn ai với mọi nỗi thăng trầm của thế sự. Do đó, mọi điều GHI CHÉP, nhận định của Ngòi Bút vẫn có thể mặn mà sâu đậm, tê nhị, chân thành hơn ai.

Những ghi chép chưa đủ, nhận định chưa đủ. Vì đó mới là khía cạnh động của Ngòi Bút: tìm hiểu sự vật một cách khách quan.

Còn khía cạnh nữa: là việc SỬA ĐỔI SỰ VẬT theo phân chia quan sắc bén, nhiệm màu, hiệu nghiệm của các tay Kỹ Sư linh hồn. Khía này cần phải được tôn trọng, phát huy đến triệt để, nhất là ở đây, lúc này.

Lúc này, ở đây cần phải có một chủ trương Văn Nghệ khai thác về cả hai mặt KHÁM PHÁ SỰ VẬT và THAY ĐỔI SỰ VẬT ĐI.

Đó là nền Văn Nghệ Tà Chân Phê bình.

Tà Chân để khám phá đúng đắn được sự vật.

Phê bình để thay đổi kịp thời được sự vật. Có thể thì mới mong dùng Văn Nghệ chuyền hóa nỗi lòng người.

Có thể thì nhà Văn Nghệ mới thoát ly nỗi sự trói buộc của ngoại giới để cởi mở cho nội tâm của mình, tức là cho chủ quan rung cảm đúng nhíp điệu với khách quan.

Có thể thì nhà Văn Nghệ mới có thể vừa tuân theo định luật của sự tất nhiên, mà lại vừa hướng nỗi định luật đó khuôn vào đầu cầu tiến của con người tiến bộ.

Có thể thì nhà Văn Nghệ mới làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng của mình ở đây, lúc này được.



Hộp thư Tòa soạn

Bạn Lê Bình Nghép (S.P. 4409):

Bạn cũng hiểu vì lẽ gì mà cần phải sửa đổi một vài chữ trong bài thơ đó. Vậy cũng tạm đây để cho bạn thích và yêu thơ.

Thân mến D.T.T.

Bạn Minh Trung (Huế):

Bà nhận được « Bát nước chè xanh » của bạn. Đa tạ.

Bạn Ngọc Khương:

Bạn đã viết lên hai mặt giấy!

Bạn Trung Sơn (Sài Gòn):

« Ôi ! mùa hoa phượng » của bạn đã xem. Cám ơn.

Bạn Thành Truyền (Sài Gòn):

Bài của bạn đã nhận được cả. Đang xem. Đa tạ.

Bạn P. S.:

Tuy bút « Tâm sự với chị tôi » của bạn đã nhận được. Cám ơn.

Bạn Huyền Linh (ABC. 4119):

Đang xem mấy bài thơ của bạn. Đa tạ.

Bạn Trần quý Lương (Gia Định):

Cảm động lắm. Văn nhẹ. Cố gắng nữa đi. Đã gửi lại được một bức tranh đời.

Bạn Phi Phi:

Bà nhận được « Qua mái khum... Kia vòm trời » & Bức thư học sinh của bạn. Đa tạ.

Bạn Lê Thuận (Đồng hới):

Áy chết ! dìeng đồ & gánh lúa vàng, chạy lang thang & nhé « Bánh cá » khà quan hơn. Tiễn nhiều nứa da. Thân mến.

Bạn Bạch Phương (Đà Lạt):

Cám ơn bạn đã gom góp ý kiến, Teanh bia là do bạn đọc gửi tặng. Mấy bài thơ của bạn đã xem.

Bạn La Giang (Huế):

Bà nhận được « Đời Hoa » của bạn. Đa tạ.

Bạn Nhân Tâm (Sài Gòn):

Bà nhận được « Bóng di vắng » của bạn. Cám ơn.

Bạn Huyền Viêm (Phan Rang):

« Bốn bờ lỵ cách và mịt sau » không nhận được. Tin bạn rõ. Thân mến. Cho biết địa chỉ.

Bạn Nguyễn Thành Xuân (Hà Đông):

Thứ bạn nhiều hình ảnh đẹp, âm điệu nhẹ nhàng, nhưng là tài hoa cũ. Bạn gửi cho những bài khác. Thân mến.

Bạn Yên Khanh (Cần Thơ):

Sẽ chiếu ý bạn. « Tiáo long » đã nhận được. Đa tạ.

Bạn Phương Thu (Hàn Quốc):

Bạn yên tâm. Cũng như những bạn đọc khác gửi bài đến. Nếu khà quan sẽ chiếu ý bạn.

Bạn Tam Quát (Mimot):

Đã gởi đáp thắc mắc cho bạn rồi đó. H.V.

CÁC BẠN:

Một bạn ở Huế đã trả bầy một vài ý kiến và đánh chính dum tôi là bến đò xuất phát từ trung tâm phố ngoại nhân sành mè cuối đò thị bến xứ là bến đò THỦ A PHỦ chứ không phải THƯƠNG BẠC vì Thương Bạc là bến đò đậu, ở cửa Thương Tứ đi ra.

Bạn đó còn cho biết là thời nay chém bánh khọt là « mực » trong « chử không phải là « mắm nêm ».

Xin thành thật cảm ơn ông bạn đã định chính dum ở chỗ sai lầm ấy. Mong các bạn đọc tới xét và thề tình cho. — D.S.



Hội đàm tay ba ở Paris

Trưa 14-7 tại biệt thự riêng của sứ thần Mỹ ở Paris đã có cuộc hội đàm tay ba Dulles, Eden, và Mendès France. Ba nước đã tổ rõ lập trường của mình về Đông Dương.

Hoạt động của các trường phái đoàn trong những ngày 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Ngày 13-7-54, ngoài trường Trần văn Đỗ có hội nghị với ngoại trưởng Việt Minh Phạm văn Đồng. Ông Trần văn Đỗ có tuyên bố đại diện V.T.X sau cuộc hội thương ấy là ông sẽ không sẵn sàng để cho có một sự trả giá nào cả vì rằng nếu độc lập và thống nhất của Việt Nam không phải là những vật cờ thề bán được.

Công chiếu ngày 13-7-54, ông Trần văn Đỗ có tiếp xúc với ông Chuvel, phó trưởng phái đoàn Pháp và sứ giả hòa bình Án Độ Krishna Menon.

Ngày 15-7-54 có tắt thấy 44 cuộc hội đàm giữa các phái đoàn.

Chúa nhụt 18-7

10g.: Châu ân Lai — Tep Phan (C.M.)
11g. 30 : Châu ân Lai — Eden
15g.: Mendès — Eden — Smith
16g. 30 : Mendès — Châu ân Lai
18g.: Mendès — Eden — Smith
22g.: Các chuyên viên Anh Pháp Mỹ.

Hội đàm bắt ngờ

Công ngày chủ nhật, ngoài các cuộc hội đàm trên còn có những cuộc hội đàm bắt ngờ hồi sự phản ứng của Hội nghị.

Mendès — Molotov
Mendès — Tep Phan
Molotov — Châu ân Lai — Phạm văn Đồng
Smith — Trần văn Đỗ — Tep Phan Smith — Eden.

Thứ Hai 19-7

Trong ngày thứ hai, các cuộc hội đàm tay đôi và tay ba càng ráo riết không kém hôm qua.

SÁNG

Eden — Smith
Eden — Molotov
Mendès — Trần văn Đỗ
Mendès — Eden
Eden — Trần văn Đỗ
Eden — Mendès — Châu ân Lai
Mendès — Smith

CHIỀU

Mendès — Phạm văn Đồng
Trần văn Đỗ — Bonsel (giám đốc Á châu sự vụ tại Bộ Ngoại giao Mỹ).

HÌNH BÌA

Hình trên Cảnh tòa nhà O.N.U.(trước là S.D.N. tức Hội Vạn Quốc).

Hình dưới (phía mặt): Thủ tướng Pháp : Mendès France — Hồ Leman chảy vào sông Rhône và cù lao J.J. Rousseau. Ở đây có tượng Rousseau: công dân Genève.

Việc chờ khi giới từ Mỹ qua Đông Dương được ngừng lại

Hoa thịnh Đồn.— Sau khi các hiệp ước được ký kết ở Genève tất cả tàu bè chuyên chở những dụng cụ quân sự của Mỹ lên đường sang Đông Dương được lệnh cấp vào hải cảng gần nhất do Mỹ kiểm soát hay vào một hải cảng nước bạn.

Trong trường hợp đình chiến...

Các giới thường thao tin tuyển bồ rồng đường như hai ông Mendès France và Eden đã quả quyết với ô. Châu ân Lai rằng các xú tây phương sẽ không tìm cách bao gồm các quốc gia liên kết Đông Dương là Việt Nam, Ai Lao và Cao Miên trong một hiệp định liên minh địa phương để bảo vệ Đông Nam Á trong trường hợp kí kết được bản hiệp định đình chiến.

Nếu thực hiện được cuộc đình chiến kể trên, tây phương và đông phương sẽ thỏa thuận để cho các quốc gia đó được « trung lập ».

Việt Nam không tham dự lễ ký bản hiệp định ngưng bắn

Người tin Reuter.— Lễ ký bản hiệp định chấm dứt 8 năm chiến tranh này tại các quốc gia liên kết Đông Dương đã khai diễn vào hồi 02 giờ 00 (quốc tế) sau một bản tuyên ngôn chính thức cho biết rằng một bản hiệp định trọn vẹn đã thực hiện được giữa liệt cường quốc liên hệ.

Bản văn kiện chính thức đã được ký kết giữa thiếu tướng Henri Noel Deltheil (đại diện tướng Paul Ely, tổng tư lệnh lực lượng trinh sát Đông Dương) và ông Tạ quang Bửu (phó tổng trưởng Quốc phòng Việt Minh). Cả hai nhân vật này đều vận thường phục.

Viet Nam không có đại diện tại cuộc đó. Một phát ngôn viên của VN. quốc gia tuyên bố rằng Pháp đã thông báo cho phái đoàn VN. rõ ràng nửa giờ trước khi ký kết. Phái đoàn VN. đã quyết định không tham dự phiên nhóm chót này chấm dứt cuộc thương thuyết ngưng bắn một cách đứt khoát.

Những bản văn kiện ngưng bắn đề ngày 20 Juillet.

(đọc tiếp trang 42)

ĐỜI MỚI SỐ 125

SỐ ĐẶC BIỆT CUỐI THÁNG: 52 TRANG, VĂN GIỮ GIÁ CŨ

Có những bài :

- TRƯỚC TÌNH THẾ MỚI, PHẢI LÀM THẾ NÀO ? của Trần văn Ân
- ĐÔNG NAM Á CHÂU Ở GIỮA HAI THẾ GIỚI.
- TRUYỀN NGẮN của Văn Long
- THƠ của Phan Linh, Huỳnh Viêm, Từ Trầm Lệ
- TÙY BÚT của Thanh Lan Võ Ngọc Thành
- NHỚ THỦ ĐÔ của Duy Sinh

CÙNG NHỮNG MỤC THƯỞNG LỆ :

Với trang bạn già, trang thiếu nhi, trang văn nghệ quốc tế, y học, đọc khắp các báo, v.v...
Bạn kèm dặp: biệt sê tô điểm thêm phần mĩ thuật cho trang bìa.

Tuần lễ Trung Quốc

Thiếu tướng Lê văn Viễn đã trở về Saigon

Chiều thứ sáu 16-7, một cuộc tiếp tay trọng thể đã diễn tại phi trường Tân Sơn Nhứt, trong dịp Thiếu Tướng Lê văn Viễn từ Paris về Saigon.

Người ta nhận thấy một số đồng nhân vật Pháp và Việt Nam đến đón tiếp thiếu tướng.

Ngoài ra còn có tiêu đoàn danh dự của Tổng hành dinh quân đội quốc gia Bình Xuyên, các đoàn thành niên, thiếu nhi và phụ nữ của mặt trận bình dân Nam Việt và số đại biểu của mặt trận quốc gia cứu quốc của nhiều công đoàn cũng đến dự cuộc đón tiếp này.

Đúng 6 giờ 30, chiếc phi cơ vừa mở cửa, Thiếu tướng Lê văn Viễn bước xuống thang theo sau là các ông Nguyễn Hữu Thuận và Trần Văn Án, nhân viên chủ tịch đoàn và tổng thư ký Hội nghị toàn quốc hồi tháng 10 năm 1953.

Thiếu tướng bắt tay từng người và với mọi người đều có một vài lời ôn tồn vui vẻ.

Sau đó Thiếu tướng cùng các nhân vật đã duyệt qua tiêu đoàn danh dự và nhiều đơn vị của trường huấn luyện quân sự Quản Phối Quốc Gia Bình Xuyên, tiếp chuyện đại biểu từng phái đoàn dân chúng.

Mãi gần tối, Thiếu tướng cùng đoàn tùy tùng mới từ ga mờ ngầm lên xe về Tổng hành dinh.

Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã về Saigon

Đức hổ pháp Phạm Công Tắc, giáo chủ đạo Cao Đài đã về tới phi trường Tân Sơn Nhứt hồi 7 giờ sáng ngày 20/7 trên chuyên máy bay thường lệ của công ty hàng không Pháp.

Ra đón đức Giáo chủ có mặt các nhân vật Pháp và Việt Nam.

Đức hổ pháp có tuyên bố với các nhân vật đón ngài. Đại khái lời tuyên bố như sau :

« Dân tộc Việt Nam phải đoàn kết thật chặt chẽ sau lưng Thủ tướng Ngô Đình Diệm để đối phó với mọi biến cố có thể xảy ra ».

Thiếu tướng Lê văn Viễn hiệu triệu đồng bào B.V. vào Nam

Ngày 20 tháng 7 năm 1954 thiếu tướng Lê văn Viễn đã đưa lời hiệu triệu đồng bào Bắc Việt vào Nam, đại ý bản hiệu triệu gồm những điểm chính như sau :

1) Tình thế biến chuyển, buộc anh chị em lâm cảnh tàn cư nên phải chịu nhiều thiểu thốn, tuy vậy đồng bào nào không ưng sống dưới chế độ Cộng sản hãy cương quyết lên đường vào Nam đẻ :

— Bảo tồn tinh thần thống nhất dân tộc.

— Lưu lại cái mầm tranh thủ thống nhất quốc gia.

— Biểu thị ý chí và tâm hồn dân tộc trong sự tranh đấu dành quyền sống còn cho tất cả

đồng bào Việt Nam, tức là giải phóng dân tộc hoàn thành cách mạng tháng 8-1945 do đảng Cộng Sản phản bội.

2) Vào Nam, thiếu tướng phụ trách việc giúp đỡ đồng bào. Rồi đây sẽ có những nhân vật khác, đoàn thể khác... đứng lên giao tay vào việc triệt để ủng hộ đồng bào di cư.

3) Vợ đồng bào Nam Việt, thiếu tướng man có sự điều hòa dài song xá hội để sống mạnh dẽ chờ cơ hội thống nhất lãnh thổ.

4) Trước sự qua phản lãnh thổ và chia rẽ đồng bào thiểu tướng kêu gọi đồng bào hãy sống đoàn kết để ngày mai thống nhất lãnh thổ, cứu lấy tờ quốc và quật cường trên đường tự do nhân loại.

Những người Việt Nam Cộng sản không nhận được sự phản lãnh thổ và chia rẽ đồng bào thiểu tướng kêu gọi đồng bào hãy sống đoàn kết để ngày mai thống nhất lãnh thổ, cứu lấy tờ quốc và quật cường trên đường tự do nhân loại.

BÚC HIỆN THỦ NHẤT, Ông Hoàng eo Bình, chủ tịch ủy ban bảo Bắc Việt gửi lời hàn hoan khi được tin « Mặt trận quốc gia cứu quốc » đã thành lập xong ủy ban trợ cấp đồng bào khu nam Bắc Việt tàn cư vào Nam, đồng thời chủ tịch ủy ban B.V.B.V. nhân danh đồng bào cảm tạ Thiếu tướng Lê văn Viễn đã ủng hộ 10 tấn gạo cho đồng bào.

BÚC HIỆN THỦ HAI, Chủ tịch ủy ban B.V.B.V. gửi Ông Thủ hiến Nam Việt chuyền đến « Mặt trận quốc gia cứu quốc » tỏ ý hàn hoan về sáng kiến của mặt trận thành lập ủy ban lâm thời trợ cấp đồng bào khu nam Bắc Việt tàn cư.



TỪ 26-7 ĐẾN 1-8

« Tuần lễ Vệ sinh » ở Đô Thành

Đô trưởng Sài Gòn — Chợ lớn hân hạnh cho dân chúng Đô thành được biết về việc sô lò chọc trên địa phận Sài Gòn — Chợ lớn một « Tuần lễ Vệ sinh » vào ngày 26 tháng 7 năm 1954 d.l. đến ngày 1-8-54.

Trong suốt Tuần lễ Vệ sinh, ngoài những biêng ngữ, truyền đơn, áp phích cổ động... còn có một cuốn sách nhỏ quảng cáo trong đó có những lời khuyên dân về vệ sinh trong thành phố mà mọi người đều nên theo, như :

— Vệ sinh trong nhà. Vệ sinh ngoài đường. Vệ sinh về ăn uống. Cách tránh bệnh truyền nhiễm nguy hại.

Tù binh của hai bên được phép trao đổi thư từ với thân quyến

Phòng thông tin Pháp thông cáo :

Hội nghị Trung Gia quyết định cho phép các tù binh đang bị đói bên giám giữ, được trao đổi thư từ với thân quyến và nhận những phẩm vật do gia đình họ gửi đến.

CHỦ NHIỆM : TRẦN VĂN ÂN
QUÂN LÝ : TRÁC ANH

117, đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ lớn
Điện thoại : 793 Chợ lớn

Hộp thư : 353 Saigon

Cuộc trao đổi thư từ đầu tiên của tù binh sẽ được tiến hành vào đầu tháng Aout.

Hai phi cơ dân hành bay sang Hà Nội tàn cư Hué kiều

ĐÀI BẮC.— Đài trợ giúp vào công cuộc tàn cư Hué kiều tại Bắc Việt trước tình thế khẩn trương đe dọa nặng vào thủ đô Hà Nội, chính phủ Q.D.Đ Trung hoa đã trả liệu xong, khiến phi cơ dân hàng của công ty đường Cope bay B.47, từ Đài nam cất cánh bay sang Hải phòng hòn đảo dì lại giữa Hà Nội đe tàn cư H.K.

Hai phi cơ Phi bay sang Bắc Việt tàn cư 22 kiều dân khỏi

MANILLE.— Theo tin chính thức vừa thô lộ 2 phi cơ vận tải của không quân Phi, cất cánh bay sang VN. để lo liệu cho 22 kiều dân Phítan cư khỏi địa khu nguy hiểm là Hà nội.

MANILLE.— Theo tin chính thức vừa thô lộ 2 phi cơ vận tải của không quân Phi, cất cánh bay sang VN. để lo liệu cho 22 kiều dân Phítan cư khỏi địa khu nguy hiểm là Hà nội.

Hội đồng Tông trưởng nhóm họp

Hội đồng Tông trưởng đã nhóm họp hôm 13-7 hời 17 giờ, tại Thủ tướng Phủ, dưới quyền chủ tọa của Thủ tướng Ngô Đình Diệm.

Trong buổi họp trước hết Hội đồng đã được tường trình về lập trường do Ngoại trưởng Trần văn Đô bảo vệ ở Genève. Tông trưởng đã cho biết rằng lập trường của nước Việt Nam trước đây thế nào nay vẫn như thế, không hề thay đổi.

Kế đó, Hội đồng đã cẩn thận những vấn đề về cuộc cải cách điện địa. Hội đồng đã nêu ra nhiều vấn đề, nhứt là vấn đề thu thuế điện thô.

Giờ giới nghiêm tại các đường « La Marne » và « Lamothe »

Kể từ ngày công bố nghị định số 307 ngày 17 tháng 6 năm 1954, giờ giới nghiêm trên « Mặt trận quốc gia cứu quốc » tỏ ý hàn hoan về sáng kiến của mặt trận thành lập ủy ban những đường kè sau đây sẽ định từ 1 giờ đêm tới 5 giờ sáng :

— Đường mé sông La Marne, khoảng giữa Rạch Cầu Chong và đường Lanessan.

— Đường Lamothe, khoảng giữa đường Pavie và Cư xã « Lamothe ».

Thành tích của công an quốc gia Nam Việt

Hôm 12/7, Công an quốc gia Nam Việt đã bắt gặp một chỗ chứa nhiều đạn được của V.M. trong vòng Cầu Định, quận Thủ Đức.

Dinh Norodom trả lại chánh phủ Việt Nam

Trong tuần này, có hai công chức ở Cao ủy phủ Pháp và hai ông Tôn thất Trạch, Lê văn Hoda, Đỗng lý văn phòng Thủ tướng Việt Nam và trưởng ban nghị lè gấp nhau để nghiên cứu việc trao trả dinh Norodom lại cho Việt Nam.

Sau đó, trong khi chờ đợi xây cất trụ sở của Pháp, dinh Gialong tạm thời cho Cao ủy phủ Pháp暂用.

Lễ trao trả dinh Norodom lại chánh phủ Việt Nam sẽ cử hành trong vòng tháng tám dương lịch tới đây.

Hội nghị Trung Gia văn nhóm họp

Pháp ngôn nhân bộ tư lệnh đã chính thức cải chính tin từ Genève truyền đi theo đó hội nghị Trung Gia đã bế mạc.

Người ta nhận mạnh rằng hội nghị vẫn còn họp. (theo V.T.X ngày 20-7-54).

(xem tiếp trang 42)



TUẦN LỄ... ngược giòng lịch sử để chứng minh CÁI HẬN CỦA DÂN NƯỚC NHỎ !

Thì đây :

Sóng cạnh nách một nước lớn, như Trung Hoa, dân tộc Việt Nam suốt mấy nghìn năm nay tranh đấu không ngừng cho nên mới còn giữ nổi được tính chất đặc biệt của mình. Để đến bây giờ, sau ngày 20-7 vừa rồi, một lần nữa nữa phản đối nước lái chịu lọt vào ánh hưởng Hán tộc, khiến cho có nhiều kẻ trông xa nghĩ rộng phải lo rằng lần này chúng ta liệu có thoát nổi bước đồng hóa không ? Nhất là gắp đúng lúc Hán tộc đang nắm gọn trong bàn tay sát của đảng Cộng Sản Đệ Tam từ lâu vẫn nuôi mộng thôn tính Đông Nam Châu Á.

— Việt Nam liệu có đủ sức chống đỡ nỗi lại sức thu hút của Trung Hoa đó không ? Đề trả lời câu hỏi rắn vặt này, thiết tưởng không gì « vững tâm » cho bằng công việc ôn lại một vài tấm gương « bất khuất và tuỳ thời » mà tiên tổ chúng ta đã nêu lên, mỗi khi gặp hối vận nước ngứa nghiêng.

Nêu lên để chứng tỏ lòng anh dũng của dân mình và, thương ôi ! cũng là để chứng minh

Mỗi Hận của Nhược tiểu dân tộc !

Thực vậy, giờ Sứ Ký ra mà xem, ta sẽ thấy ngay rằng ; sau hơn một ngàn năm Bắc Thuộc, rồi qua hai triều Đinh và Triều Lê đến nhà Lý trả đũi thì ta đã đủ sức đánh bại được Hán tộc nhiều lần, thế mà lần nào đánh quân Tàu đến thất diên bát đảo đi rồi cũng... kết cục là phải... cầu hoà thì có cục không !

Đây chứng tích :

1.— Lý Thường Kiệt (1075)

là « năm Ất Mão, đem quân sang vây đánh Khâm châu và Liêm châu (thuộc tỉnh Quảng Đông) giết hại hơn 8.000 người. Đạo quân của Tôn Bản sang đánh Ung châu (tức là thành Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây), quân Đô giám Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đem quân lại cứu Ung châu, bị Lý Thường Kiệt đánh敗 ở Côn lôn quan (gần Nam Ninh) chém Trương Thủ Tiết ở trận tiền... Lý Thường Kiệt và Tôn Bản sang đánh nhà Tống giết hại cả thảy đến 40 vạn người, rồi lại bắt người lấy của dem về nước ». (1)

Nghĩa là đại thắng.

Nhung kết cục thi là... đây :

« Đến năm Mậu Ngọ (1087) Lý Nhân Tông sai Đào Tôn Nguyễn ĐU'A VOI SANG CỐNG NHÀ TỔNG và đòi lại những châu huyện ở mạn Quảng Nguyên. Vua TỔNG BẮT PHẢI TRẢ NHỮNG NGƯỜI CHỦ KHẨM, CHỦ LIÊM và CHỦ UNG mà quân nhà Lý bắt về ngày trước, rồi mới trả chúa huyện cho nhà Lý ». (1)

Nghĩa là... đại đoan kết với địch.

2.— Trần Quốc Tuấn (1284 — 1287)

hai lần đại phá quân Nguyên « thực là trừ hết quân Mông Cổ mới hội cả các tướng dẫn quân rước xa giá Thượng Hoàng và Nhân Tông về Kinh Sw...»

...Về đến Thăng Long vua sai mở tiệc khao thường trưởng sĩ, cho dân sự mở hội vui vẻ ba ngày, gọi là THÁI BÌNH DIỄN YẾN » (1).

Nghĩa là... đại thắng.

Nhung kết cục thi là... đây :

« Quân nhà Nguyên sang đánh « An nam » tuy thua hai ba phen thất, nhưng thê nhà Nguyên vẫn mạnh lắm, mà nước Nam ta sánh với nước Tàu lại là một nước nhỏ mọn, cố lập một mình, không nương tựa vào đâu được ; nếu cứ tranh mài thì sự thắng bại chưa biết ra thế nào, mà muôn dân lại phải lầm lẫn khi sờ. Vì những lẽ ấy, cho nên đến tháng mười năm Mậu Tý (1288) vua Nhân Tông sai quan là Đỗ Thiên Thủ sang sứ nhà Nguyên, XIN THEO LỆ CỐNG HIẾN NHƯ XU'A. » (1)

Áy đây !

3.— Lê Lợi (1418 — 1427)

Mười năm đánh quân Tàu, vì « Từ khi nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta phải khổ nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngầm nghĩa ở trong tâm can, chỉ mong mỗi ra cho khỏi dỗng than lửa. May lúc ấy có một dũng anh hùng nổi

(đọc tiếp trang 42)

Ý VÀ VIỆC



của THIỀN CUÔNG

Thể mới là trường... chay

Ngay từ 1939, Thể chiến thứ nhì vừa bùng nổ thì dân Anh đã thực hiện ngay cuộc trường kỳ... han chế... ăn thịt luôn một mạch mươi lăm năm liền, lợp dân có kỷ luật vào bậc nhất thế giới ấy đã kiêng... «bit tết» bò.

Thê rồi, cũng là quen dạ đi thăm nào ấy nên người Anh, xưa nay nổi tiếng là hay ăn thịt, mà đến bây giờ vừa mới được tháo.. khoán, ai cũng trường họ sẽ lăn xả vào các cửa hàng thịt để nhậu nhẹt. Nào rô ngò đâu họ vẫn đứng dung dung .. phớt tinh với cái khoản «mặn» kia.

Thực là trường kỳ... chay tịnh vậy.

Điện Norodom

Năm kia, năm ngoài ông vua trẻ tuổi nước láng giềng đã làm sáng danh hai tiếng Cao Miên ở toàn cầu.. Việt Nam.

Đến năm nay, ba vẫn «Sy a núc» hầu như sắp lu mờ đi ở trong trí người Việt thì may thay : vỏ tinh hồn hứa ý người Pháp lại tung ra vụ trao trả điện Nô rô đậm cho chính phủ Việt Nam, chứng như đê nhắc nhở dân binh ành Cao Miên ở trong tâm trí dân Việt chẳng ?

Pháp qua cầu hắc vận

Câu chuyện Đông Dương thu xếp chưa đâu vào đâu thì Pháp lại mặc kẹt vào vụ Án độ và vụ Bắc Phi.

Ở Án thì con dân thành Cam Địa nhao nhao lên đòi lại năm thành phố nhượng địa, rồi hiếu tình, rồi àu đà... loạn xạ, suốt mấy tháng nay.

Còn ở Bắc Phi thì dân Tuy-ni-di cứ ra sàc mà ám sát các vị tài mưu quốc gia, làm cho chính quyền địa phương và chính quyền thượng quốc cung cùa lén như,, canh hẹ.

Bà vây lại còn nay Cao Miên sinh sỵ thay đổi Nội Các, mai Ai Lao về với... lòng đồng viên.



Gương Đức quốc

Có ba nước bị «rạch đôi sơn hà» ở trên thế giới này thì Gao Ly đã nêu lên tấm gương xấu xí chém giết, tàn phá nhân dân rợn người ; còn Đức thi đấu ! phía Đông thi nhau chạy sang phía Tây (trong 15 tháng vừa qua, có tới 18.000 cảnh sát viên di cư sang Tây Đức), phía Tây thi nhau mặt sát phía Đông (biểu tình, hội họp phản đối Đông Đức).

Đến Việt Nam thi... trông mà xem nhớ lại mà xem, đã chín năm rồi, bao nhiêu máu chảy thịt rơi.

Đè lợi cho ai ?
— Nếu không phải cho mấy ông chủ các xưởng máy duc súng ống, đạn dược ?

Trông người lại ngầm đến ta

Một giày, một móng ngón mà... đáng tợn !

Đáng tợn vì TÂN MÃ SU TĂNG kịch sĩ đại tài của Trung Hoa, vừa ở Hướng cảng sang biển diễn ở Chợ Lớn, tối tối lấy 40% vào số tiền bán vé ; mà mỗi vé trên dưới 200 đồng ; mà mỗi buổi bán trên dưới 1.000 vé... thì vì chỉ mỗi tối Tân Mã Su Tăng bò rẽ cũng bộ túi được $(80\$ \times 1.000) = 80.000\$$; ví chí mỗi tháng là $(80.000 \times 30) = 2.400.000$.. và mỗi năm, v.v...

Giữa lúc đó một Ba Văn, một Năm Châu, một Út Trà Ôn, một Trần Văn Trạch quả lâm mồi tối tiền thù lao cũng bắt ngoài sổ... từ 1.800 đến 1.300 sổ tiền thù... lao của Tân Mã Su Tăng.



Triệu chứng gì đây ?

Xét tình hình thế giới, thấy rõ không ít thi nhiều, người Anh có định hưu tới vụ ập Pháp điều đình với Tầu để cắt đất Việt Nam ra, nhường cho Việt Minh từ phía Bắc vi tuyến 17 trở ra, nghĩa là phần đất gồm cả hai Hải cảng Vinh và Hải phòng. Nói cho rõ hơn thì Vinh và Hải phòng sẽ thuộc về khu vực do.

Bò là một việc.. từ tể của Anh.

Bò là một việc nữa (còn là cũng từ tể) của Anh :

Theo tin Luân đôn thì «Viện Bảo đảm» của Anh vừa cho giá tiền bảo đảm hàng hải các tàu biển cáp hoặc rời những hòn ở Đông Dương, trai hòn Saigon, tăng lên đát hơn trước gấp mười lần (từ 0,1 đến 4% giá hàng). Thể nghĩa là giá bảo đảm ở miền Bắc gấp năm lần ở miền Nam. Nói rõ hơn thì có lẽ việc buôn bán ở miền Bắc sẽ một là sầm uất, hai là nguy hiểm hơn ở miền Nam đến năm lần chẳng ?

Dân chạy gao...

Hà Nội dạo này nóng bức nên mấy ông nhà giàu lầm chuyện lo dân chạy cá mò. Có lẽ rồi đến «quát» người đi với người lo. Mà lo như thế này thi liệu bao đoàn thê tử nhà các ông ấy có «yên thân» mà đánh chén được khi xung quanh họ dân chúng khò sờ đòi khát vì «chạy loạn» không ? Các ngài ấy tung tiền ra mua ve múa vét mà tich trữ. «Tích cốc phòng cơ» mà, đê đến nỗi giá thực phẩm ở Hà Nội tăng vọt lên như mực nước lũ. Khô lám rồi, xin các ông lại thế nào cho dân áo vải phải lo chạy gao tưng ngày đây chứ. Đừng làm cái lối «chạy nhà hàng phố bình chân như vại» ấy. Chỉ làm béo bở cho fú con buôn thôi.

Thường thức báo chí

Dân chúng Pháp thay đổi trạng thái tâm hồn, đê đổi đến «thái bình chính công» rồi chàng mà khiêu thường thức báo chí ở bên các ông ấy đã chuyển hướng.

Theo lời của bạn đồng nghiệp «Carrefour» thi sau bao lần khò công thám dò ý kiến, được biết nhân dân Pháp chẳng «thú» đọc những tin tức «giật gân», «thất thủ», «chính trị» làm ý ni non như đạo nào đạo nào nữa, mà bây giờ khi giờ tờ báo là họ chui mắt đến hý họa hay tranh lảng man.

Rồi qua đến tin tức lật vật, đâm chém, đâm đá, «sít po», sinh tử giá thú lý, đị, phổi hòn v.v. «Chính trị» cũng xem sơ sơ về nội tình trong nước, rồi mới liếc qua đến chính trị thế giới.

Phải chăng quần chúng Pháp đã «nhức đầu» vì câu chuyện chính trị » kéo dài dằng dặc bấy lâu nay, phát ngay dè đều nói «gu» dọc báo thay đổi như vậy.

TIỀN

Đạo đức và đối tượng

T HẾ nào là đạo đức ?

Người ta nói rất nhiều về đạo đức. Nhữn là trong những hoàn cảnh xã hội dọa laced, những lúc tinh thần con người bị vật chất chi phối, không còn nghĩ đến lẽ phải điều quấy.

Thông thường người ta hiểu đạo đức một cách đơn giản.

Nghĩa trảng của đạo đức là: eái đức noi đường chánh mà da số người ta vạch ra, hoặc tự mình vạch lấy.

Khi Khổng Tử nói: *Đại Đạo chí hành thiên hạ si công*, là ông cho rằng nếu ta thực hành cái Đạo chung của con người thì là ta có công bình ở thiên hạ.

Đạo chung là con đường phải biết có người có ta, biết quý người trọng ta. Cúng là một thứ Nhân bản.

Nghĩa đền của hai chữ đạo đức gọn gàng là đúng đắn, trọng nghĩa, quý lẽ phải, yêu chuộng công bình, liêm khiết, ngay thẳng vàn vàn.

Nhưng, từ hai cái nghĩa trảng và đền ấy người ta tự dẫn tới cái gì có mời siêu phàm, siêu tục, gần như thần thánh.

Quá là sai, sai đi rất xa.

Đạo đức cũng như cơm ăn, áo mặc, vật dụng. Nó không có nghĩa nếu ta chỉ hiểu tron về mặt tinh thần, hay về mặt tâm linh. Nó có giá trị về mặt thực hành và sử dụng cũng như bất cơm hay nến vàng.

Nói đạo đức đê nghe cho thích thì thật là vô lý.

Phải đặt đạo đức đối tượng, tức là ta biết con đường đi và đi tới đối tượng, đê đi theo đúng đường bằng cách trau dồi cái đức kiên trì, quả quyết của ta, hâu lướt qua bao nhiêu trò lục trên con đường đi đến đối tượng.

Giả sử đối tượng của ta là phúc lợi nhân dân trong độc lập tự do, hay là hòa bình trong độc lập tự do, thì đạo đức của ta, khác hìn đạo đức của các bậc tu hiền, là trau dồi thân ta, trí ta, tâm hồn và tâm tánh ta cho có đủ cái «đức» (hay điều kiện) chịu đựng, đê mà thẳng thắn tiến tới mục tiêu tranh thủ là phúc lợi nhân dân, là hòa bình dân tộc.

Ngô như đứng trước hạng người chủ trương dọa laced dân tộc, với tất cả mưu cao qui kế, mà lại lấy cái đạo đức «tiêu cực» ra áp dụng là ta mắc phải qui kế.

Mặc qui kế cho ta là việc không sao. Mà làm cho nhân dân lợt vào bầy của ma ác là ta có tội với đồng bào.

Có lâm cái lế phải không phải là lế phải của hoàn cảnh cũng như có thứ đạo đức của thời bình không áp dụng được trong thời loạn.

Như vậy, người tranh đấu không hiểu nghĩa đạo đức theo lối tu hiền, mà hiểu nó là đức tánh giúp cho ta tiến đạt lý tưởng.

BẤT HỦ



BIẾT NGƯỜI, BIẾT MÌNH

— Khô lâm ! Cứ phải nhai nhài nhắc đi nhắc lại mái cái câu tâm lý của Hàn Tin này thì e rồi đến vong linh của Hàn Tin cũng phát ngắn mất thôi.

Nhưng, không đâu !

Là vì nếu Hàn Tin mà có tái sinh thì Hàn Tin rồi cũng đến phải đáp máy bay sang Ba Lê, sang Mạc Tư Khoa, sang Bắc Kinh đê mà ghé vào tận tai mấy ông René Coty, Malenkov, Mao Trạch Đông đê nói nhỏ thêm một lần nữa rằng :

— Hãy khá biết người, biết mình đấy nhé !

Sở dĩ, chính vong linh Hàn Tin cũng phải nhắc nhở câu then chốt của nghè muru si ấy là bởi vì rằng : thiên hạ đến đê là hay quên đi thôi.

Thì đây, đích thị dân Pháp đã kháng chiến chống Đức phát xít luôn từ 1939 đến tận 1945 đê giải phóng cho đất nước thoát họa xâm lăng của họ Hitler.

Và đích dân Nga cũng đã kháng chiến chống Đức Quốc Xã luôn từ 1942 đến 1945 mới xua đuổi nòi phe Nat di (Nazi) ra khỏi bờ cõi Liên Xô.

Và cũng đích dân Tàu cũng đã kháng chiến và tiêu thò và du kích, đột kích, xạ kích, truy kích, tập kích suốt từ 1937 đến mãi tận 1951 mới tống cõi nòi cả bè lú xâm lăng của Thiên Hoàng cùng phe phái phản động của họ Tưởng ra Thái Bình Dương.

Nói cho gọn thì đích thị mấy ông Pháp, Nga, Hoa ấy đã dạy cho thiên hạ bài học «chống xâm lăng», nên thiên hạ mới noi gương mấy ông — trong cái thiên hạ ấy có cả cái thiên hạ gọi là Việt Nam.

Thì thì đáng lẽ ra : Ví phỏng mà còn nhớ được câu «Biết người, biết mình» kia, tắt các ông phải, nếu không dù can đảm cắt quân sang giúp cho V.N. chống xâm lăng, thì cũng ngồi yên mà vỗ tay «HOAN HỘ V.N. KHÁNG CHIẾN ! » mới là đúng... phép Nhà Nước chứ !

Đang này, có lẽ các ông lại thực hành phương sách nghịch hàn lại, là phương sách «quên người quên mình» thế nào ấy ; nên đấy ! tướng Leclerc, sau khi kháng chiến voi Đức tặc rồi thì kéo «quân giải phóng» của ngài sang.. xâm lăng V.N.; rồi tướng Molotov sau khi chống Đồng Minh xâm lăng (1917-23), chống Đức xâm lăng (1942-45) rồi thì bảy giờ dân đoàn ngoại giao «cúng giải phóng» sang Gio Neo đê giúp cho Đế Quốc muru chuyện qua phân V.N. (một lình thức xâm lăng quý quyết vì ngầm ngầm); rồi đến chiến sĩ Chu Ân Lai nữa thì.. miễn bàn, vì sau khi cho hàng ngàn cán bộ trai sang «cố vấn», hàng vạn cán bộ gái sang «cảm hóa» V.N. (hai hình thức thôn tính sâu độc nhất) thì bảy giờ đang làm gì đấy, nếu không phải là «sáp nhập» Bắc Việt vào vòng ảnh hưởng Hoa Nam «ủa các ông» !

Nghĩa là khi nhà mấy ông có cướp thì các ông «biết ai là ăn cướp, ai là măt cướp», còn đến lúc hàng xóm mà có giặc thì các ông đâ không ngồi yên rung đùi tự nhủ : «Đè xem thắng nào được thì cho nó làm vua, còn thang nào thua thì cho nó là... giặc !», mà các ông lại còn thực hành chính sách : «Rúng máu ăn phan», thì kè cúng túi thân cho vong linh Hàn Tin thật.

DƯƠNG BÃ ĐƯƠNG

SÀM
NHUNG

CƯỜNG HUYẾT TINH



Dụng dược phẩm hảo hạng, bảo chế rất tinh vi. Giúp người già yếu suy nhược, bồi bổ lại não cần hưng vựng, thêm tuổi sống lâu. Giúp Phụ nữ điều hòa kinh nguyệt dễ thụ thai. Khi sanh rồi, Huyết xấu, tay chân lạnh, té nhức, nên dùng phục hồi sức lực mạnh mẽ và giúp trẻ em hùng cường tráng kiện mau lớn. Tất cả Nam Phụ Lão Ấu trường phục.

Cường huyết tinh

Nhân « Thần hồn » sống đầy đủ sức lực khỏi lo đau ốm.

Nhà thuốc: Thiên bảo Đường

Số 69 Bd. Gaudot, CHOLON

Có bài kháp tiệm thuốc Hoa Việt.

Muốn Bán

Phố lầu mới cất luôn đặt tại
đại lộ Trần Hưng Đạo
Chợ quán

Có đèn (compteur riêng 10
ampères) và nước.

Cầu tiêu máy.
Trên lầu và dưới đất đều lót gạch
bông. Nóc bằng.

Cắt toàn bằng gạch tiêu (terre cuite) và đúc bằng bêton armé cả
(rất chắc).

Các sô phí sang tên chủ bán chịu.
Xin hỏi tại nhà báo Đời Mới
117, đại lộ Trần Hưng Đạo - Chợ

Muốn bán

2 chiếc xe hơi hiệu :

PEUGEOT 203 NBC
CITROEN NBE

Xin hỏi tại : số 32 A, đường A.Garros
sau chợ Mới, Saigon.

Giữ cho giày quý Bà mới mài
Phan HAI QUANG
trắng, mịn không dính quần áo.

Đại túu lầu
SOAI KINH LAM

496, đường Thùy Bình - CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RÁI, MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIỀU DÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Chai Brillantine
BOBEL
Tức là xức dầu thơm
thứ quý nhứt



Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Euquinine activée)
cho trẻ em

Thốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



ĐỜI MỚI № 124

BỘC LẬP VÀ CỘ LẬP là hai danh từ, hay nói đúng hơn là hai chủ trương chính trị, mà các giới chính trị Pháp đang tranh luận nhau rất sôi nổi.

Báo « Le Monde » chống Mỹ, bình vực Thủ tướng Mendès France, cho rằng « đám nói không » với Mỹ chưa phải là cộ lập hóa nước Pháp. Ông Maurice Duverger, giữ mục chống Mỹ, đưa ra chủ trương trung cầu dân ý về vấn đề này không nên phê chuẩn « Hiệp Ước cộng đồng phòng vệ Âu châu » (C.E.D.).

Báo Le Figaro chủ trương không thay đổi chính sách đối ngoại của Pháp, tức là liên minh với Mỹ, với khối Tây Âu, với ông Duverger :

— Có thể nào đặt vấn đề phúc tạp C.E.D. với dân chúng chẳng ? Đặt ra với dân chúng tức là đánh lừa dân chúng.

Pháp có ngăn cản được chặng nước Đức thu hồi chủ quyền toàn vẹn, để tái lập quân đội quốc gia của mình ?

Rồi báo Figaro kết luận :

— Chỉ có vấn đề liên minh hay không với khối Tây Âu ?

Tức là thay đổi hay không chính sách liên minh của Pháp.

Ông Maurice Shuman, cựu thủ trưởng ngoại giao Pháp, viết :

— Munich hay Bản mòn điểm (cuộc thương thuyết Pháp Việt Minh), nghĩa là Ông hỏi có thể hòa với Trung Việt Cộng được chặng, hay là chỉ tạm định chiến đế rồi khai hấn lan rộng ?

Ông kết luận :

« Xô Mỹ ra khỏi các cuộc dàn xếp ở Đông Á, tức là đánh hỏng giá trị các hiệp ước sê ký, thì rời Mỹ chán Âu châu, bỏ rơi Âu châu, để cho đế quốc yên lặng (Nga sô) nới biên giới tới Đại Tây Dương.

« Con đường đi từ hòn quanh (cô lập) đến lề thuộc ngắn cũng như con đường Hanoi Haiphong ».

Ông Duverger giận lắm.
Trong báo Le Monde ngày 10-7, Ông trả lời bằng một bài khá dài, dùng đến những danh từ cộc cằn.

Đại đè, Ông Duverger muốn nói : Mỹ đã bỏ vốn to ở Đức, Pháp và ở các nước Tây Âu, há dẽ Mỹ dám bỏ Tây Âu à ! khéo thì thôi. Ta cứng đầu có hơn không ? Phan này Pháp dám nói không là Pháp được đế ý chứ không như từ trước tới giờ người ta « khi » Pháp làm !

Một tờ báo Thùy Sĩ, tờ Gazette de Lausanne cho rằng, càng thay đổi chính trị Pháp, càng hạ thấp mình.

Khách ngoại quốc nào đế ý tới tình hình chính trị nước Pháp, không tránh được tự hỏi : Pháp sẽ đi về đâu ?

ĐỜI MỚI № 124

SỔ TAY CHÁNH TRỊ !!

của TRẦN VĂN ÂN

Còn là cường quốc, hay sẽ là tiêu quốc ?

Nhung đại quốc hay tiêu quốc, kỹ giả không thấy có vấn đề, vì sự thật vẫn là sự thật, mà chỉ có vấn đề còn ai tin tưởng nước Pháp nữa chéng ?

**

BA MỤC TIÊU KHÁC NHAU là ba mục tiêu của Anh, Pháp và Mỹ ở Đông Nam Á.

Anh quốc nhâm vào sự cung cống Liên Hiệp Anh, đóng cửa L.H.A. không cho Mỹ và Nhật tiến vào thị trường của mình.

Pháp cố giữ cái thể cường quốc, và cũng là cung cống Liên Hiệp Pháp. Mà hai Liên hiệp Anh và Pháp thì quyền lợi cũng bất tương đồng.

Mỹ thì quá quyết không muốn cho lẩn sóng Cộng sản ngập Đ.N.A. muốn thấy các nước ở Đ.N.A. được độc lập thực sự, hăng hái gìn giữ độc lập, có hòa bình đế minh cùng hưởng hòa bình. Nhưng Mỹ dụng phải Anh và Pháp. Rồi ba « anh bồ » chia rẽ nhau. Pháp ở Đông Á thì đế con đường Anh, mà ở Âu châu thì đế con đường Moscow, Anh đế với Mỹ ở Âu châu (bình vực C.E.D.), và xa Mỹ đế gần Trung Cộng ở Á Châu.

Thật là lộn xộn, và lộn xộn trên đầu nhược tiểu dân tộc.

**

BÁN RÈ VÀ BÁN MẮT cũng là hai chủ trương của Mỹ và Anh.

Anh đành nhượng bộ Nga Hoa Cộng đế đòi lấy thị trường Á Châu, nhút là Trung Hoa, đế bán mắm, thù lợi.

Pháp « ăn cỏ », chen vào chia với



Anh. Nghe nói Trung Cộng chịu mua đồ của Pháp rất nhiều, mua lối nửa triệu máy xe hơi Renault.

Mỹ thì định bán rẻ cho Đ.N.A. tất cả khí cụ, dụng cụ, vật dụng do cơ khí chế tạo, với điều kiện là phải cho các nước Đ.N.A. được tự do, chớ không « tự do trong chế độ Cộng Sản ».

Nhung bán rẻ thì Anh Pháp chết ngôp. Không những Mỹ, còn hai tay chép cù là Nhật và Đức. Thế nên « đồng binh tương lâm » Anh và Pháp bắt tay nhau, quên bao nhiêu cựu thù ; hai họ Anh Pháp cả quyết xô Mỹ ra khỏi Đông Á. Khô nỗi là họ lo thủ lợi, không ai lo đảm bảo tự do độc lập nào cho ai !

**

PHÁP LỘ, lo Mỹ không nhúng tay vào cuộc ký kết ở Genève. Không vì có tình nghĩa chí với Mỹ, hay là vì nhớ ơn cứu tử hoàn sanh năm 1944, mà chính sợ mình lọt vào lòng Nga Hoa, phải nương nhờ khối Cộng, đế rồi chết trong tay Cộng.

Pháp kêu to rằng không bao giờ bỏ Đông Minh, không ký với khối Cộng những điều khẩn nǎo làm cho Mỹ bất mãn.

Thế mà.. mà Mỹ vẫn không tin.

Pháp lo, lo Việt Nam đi con đường Việt Nam, có thể dựa vào Mỹ mà rời khỏi Pháp, làm cho hội nghị Genève đẻ chuột.

Đáng lo thật. Nhưng thật ra thì Việt Nam nào có dám thế.

Đùng một cái. Ngày 13-7, Ông Foster Dulles sang Paris, mà sang Paris chớ không đi Genève. Báo chí Pháp Anh re lên vui mừng, cho rằng mình (Anh và Pháp) đã thắng ngoại giao, đã làm cho Mỹ ngã về mình.

Đọc báo Anh Pháp chiều 13, và ngày 14-7, người ta nhận ra một luồng hi vọng, hi vọng rằng ông Mendès France sẽ thành công ở Genève.

Ấy là thành công trong thất bại, hay nói rõ hơn là thắng lợi trong chõ mắt cả lợi quyền.

**

MỸ MUỐN GÌ ? Chánh giới Anh Pháp tự hỏi. Rồi cho rằng Mỹ không dám bỏ đồng minh, sợ đồng minh sẽ làm lợi khi cho khối Nga Hoa Cộng.

Cũng có lý.

Có lý hơn là Mỹ cảnh cáo Pháp về hai vấn đề Đông Nam Á và Âu Châu. Mỹ vẫn chủ trương : Cộng đồng phòng thủ Âu Châu và Á Châu.

Phan này không chỉ C.D.E. thôi đâu nhé ! Có cả C.D.S.A. (Cộng đồng phòng vệ Đông Nam Á).

(đọc tiếp trang 40)



Cư dân thế giới

Mỗi năm cư dân thế giới tăng lên 25 triệu. Tính ra mỗi tuần số dân đã bằng số dân ở các thành phố Oslo, Athènes, Dusseldorf và mỗi năm thì bằng Ý pha Nho, Mẽ tây Cơ; Triều Tiên. Trong 8 năm bằng dân số Phi châu, Nga Sô hay bắc Mỹ.

Một lối quảng cáo lạ

Nhật báo Misgoula ở Mỹ vừa cho đăng một quảng cáo rất lạ:

« Các cặp vợ chồng mới cưới nhau hãy tìm dòi chép xe cũ của mình để lấy hai chiếc xe cho trẻ em còn mới tinh nguyên. »

Một quái thai

Một người đàn bà Mar's 35 tuổi vừa sinh hạ hai trai sinh đôi. Một trai hết sức bình thường, một em nữa là một con người cá. Hai chân sau của em giống như đuôi cá. Em chỉ sống được vài giờ thì qua đời.

Hành tinh Mars ở gần quá đất

Hành tinh Mars hiện nay chỉ cách xa quá đất 65 triệu cây số. Đó là lần đầu tiên trong khoảng 13 năm lùi đây, quả đất ở hành tinh Mars mới ở gần nhau như thế. Thường thường quả đất và hành tinh Mars xa nhau đến 100 triệu cây số.

Các dài thiên văn đang loay hoay khám phá nhiều bí hiểm trên hành tinh.

Nhà hát nhiều hơn rạp chiếu bóng

Varsovie là thành phố độc nhất trên thế giới có nhiều nhà hát hơn các rạp chiếu bóng. Ở Varsovie có cả thảy 12 nhà hát và chỉ có 9 rạp chiếu bóng.

Dân Ba Lan còn nói rằng đến 10 nhà hát luôn luôn đồng nghịch khán giả.



1 — Hoa hậu Âu châu là một thiếu nữ Đức. Rất tiếc: rằng cô này đã từng có chồng nên không được giữ chức danh dự ấy. Hoa hậu Âu châu đã về tay hoa hậu của nước Pháp.

2 — Đội bóng tròn khá nhất Âu châu (và cả thế giới?) là đội bóng của Đức.

3 — Xe hơi di lanh nhất Âu châu là thứ xe hiệu Mercedes, đã từng chiến thắng các cuộc đua ở Reims.

4 — Và tương lai, có lẽ là người lính Đức là người lính khát nhất của Âu châu?

★ ★ DÂN ĐỨC ĐƯƠNG ĐI LÊN ★ ★

ĐỜI MỚI số 124

Kiến trúc mới

Một tòa nhà thiết lập theo lối kiến trúc mới nhất thế giới sẽ xây dựng tại Frankfurt để tiếp nhận các đại diện của tất cả các ngành kỹ nghệ tân tiến, không phân biệt các xứ sở. Các kiều mầu sẽ được trình bày ở tòa nhà này.

Da cá dùng làm bìa sách

Một nhà xuất bản tại Norvège có bán những sách vở đóng bằng da cá thuộc. Loại da cá này có tính cách dẻo và bền.

Đầu máy xe lửa tối tân

Nước Áo vừa sáng chế một đầu máy chạy bằng hơi. Không phải đốt lửa, không có khói và toa chứa than nước chỉ cần có một người điều khiển, người ta cho hơi vào nơi một độ thật cao. Họ tính ra với phương cách này được tiết kiệm nhiều hơn là tự nó làm ra hơi.

Một động kỳ lạ

Người ta mới tìm thấy một cái động lạ tại Bắc Phi gần chỗ mà năm 1936 người ta tìm ra một bộ xương người rất quý từ thời thái cổ. Trong động có rất nhiều vết tích của thời khai thiên lập địa của dân địa phương.

Đường điện tín ngầm

Đường điện tín ngầm dài nhất thế giới là 125 cây số thuộc xứ Georgia ở Gia sá đạt. Tồn phí xây cất đường này lên tới 100 triệu quan.

Chống nạn tê thấp

Tại Anh nạn tê thấp đã làm giảm hụt về sức sản xuất kinh tế. Tính ra có tới ba triệu tuần lě nghỉ làm việc, 250 triệu tiền thuốc và tới ba triệu người mắc bệnh tê thấp.

Chính phủ đã quyết định một chương trình 5 năm chống nạn tê thấp và bỏ ra mỗi năm 75 triệu quan để chi tiêu về việc này.

Một giếng cạn chứa dầu

Tích trữ dầu, Thụy Điển xây một giếng cạn vĩ đại. Giếng này xây toàn đá mài có thể chứa được 1.000.000 thước khối dầu; trị giá 100 triệu quan.

Nhân Bản Mới

Hà Việt Phương

Nhân Bản Mới

IV

CÚ'U VĂN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Đã có khá nhiều người phê bình, chỉ trich X.H.C.N. Cần chia họ ra mấy hạng để tiện bề nghiên cứu:

Trước tiên là phe phản động

hoặc vì níu chặt lấy đặc quyền lối thời của mình (cánh Bảo Thủ), hoặc vì bất mãn với chế độ X.H.C.N. (không được hưởng quyền lợi xứng đáng với tham vọng của mình), nên yên tri cho cái gì của X.H.C.N. cũng là hỏng, là lệch cả, rồi tìm đủ mọi cách (trong đó có cả thuyết tiên thiền, có cả lối vu khống) để ra để đòi trừ diệt một phong trào súc di tái đang như vũ như bão. Dĩ nhiên là phe này đã hậm hực mà chết tức, giữa lúc X.H.C.N. cứ lên như diều. Vì họ càng mạt sát X.H.C.N. một cách vô cùn cứ bao nhiêu thì X.H.C.N. càng được tiếng hấy nhiều: bọn ăn cướp mà chửi bởi người bình vực kể bị mất cướp thì tức là tuyên dương công trạng hàng chống cướp bóc. Do đó mà họ thất bại hoàn toàn, và « sự sáu » không hề thấy ghi chép những tiếng thở dài hối hả của họ làm gì.

Thứ đến hạng Nhân đức

đứng trước mọi chuyện chuyên đoán, đéc tài của phe phái Cộng Sản Đệ Tam Quốc tế, thì nỗi lòng công phẫn lên rồi chỉ vận dụng nguyên có Tình Cảm hoặc Trưởng Tượng ra để « làm chứng cho thời đại » và, cũng có một đôi khi kẽ tội, m't cách rất vụ vơ, mọi hành vi, cử chỉ, ý niệm ngang ngược, bất nhẫn của bọn « tiêm vị » kia. Đây phần lớn là các nhà đạo đức, thuộc mấy tôn giáo cũ, còn thi đều là các văn nhân, nghệ sĩ, đã « đau đớn lòng » vì « những điều trông thấy » nên mới thốt ra toàn một giọng chán chường, ai oán đối với X.H.C.N nói chung, và toàn một luận điệu tiêu cực (hoài nghi, yếm thê, chủ bại) đối với Cộng Sản Đệ Tam Quốc tế, nói riêng.

Kết quả tất nhiên cũng chỉ có là « mấy tập hồ sơ », thẩm thia thi thảm là thẩm thia song cũng vẫn là « hồ sơ đang xếp xó ở trong viện lưu trữ công văn của thời đại » thôi. Đợi một ngày kia, tương lai sẽ lau sạch bụi bặm của thế sự đi để đem những công trình luận tội X.H.C.N. một cách thu động như kia ra làm chứng lè tố cáo thi thiết tưởng đó không phải là phận vụ của hạng chiến sĩ cách mạng chân

Ông chết đi, để lại một công ní h'ệp dù sô về mọi mặt Lý Luận và Hành động cách mạng, trong khắp các lảnh vực Chính Trị, Quân Sự, Kinh Tế, Văn hóa, vốn đều là kết tinh của nguồn kinh nghiệm bao thán sau 60 năm chiến đấu không ngừng. Ông là người

1) TUYỆT ĐỐI THU-LAI-HÓA CHÍNH QUYỀN (làm cho Đặng và chính quyền tách rời với nhân dân);
2) HẤP TẤP KÝ-NGHỆ-HÓA KINH-TẾ (làm cho dân cầy theo không kịp bước (đọc tiếp trang 41))

độc nhất trên hoàn vũ đã một mình gày nền móng cho Đệ Tam và Đệ tứ Quốc Tế, nghĩa là luôn luôn nghĩ đến việc mở lối thoát cho loài người đau khổ, luôn luôn theo sát đà tiến hóa của chúng sinh để hướng dẫn, điều khiển, lãnh đạo: ông đã xây dựng nỗi cơ sở một Nhân bản mới cho ngày nay và ngày mai vậy.

Tu trưởng của ông, chủ trương của ông đã được muôn vàn chiến sĩ rái rắc khắp thế giới, nghiên cứu và thực hiện để cứu vãn cho X.H.C.N. làm nguy trong tay phe phái Staline. Hiện nay, sau nhiều cơn thất bại, sau nhiều vụ tu chỉnh, chủ nghĩa của Trotsky đã được đem thử thách lần đầu tiên trong lịch sử ở một nước, vừa mới nồi loạn chống lại Thành Tri Liênn Sô: đó là Nam Tư Lạp Phu của Tito.

Trước khi phân tách kỹ lưỡng về thành tích « ngoại lệ » của chủ nghĩa Tito, thiết tưởng cần trình bày sơ qua về :

Chính sách của L. Trotsky
trong khi tranh đấu cùng phe Staline.

Vi dầu mà Trotsky hóa thành « đối lập » ?

Trước hết là vì ngay từ lúc còn nắm vận mệnh phong trào cách mạng vò sả, trong thời kỳ bí mật — từ 1900 đến 1917 — không bao giờ Trotsky chịu nhượng bộ ai về mặt Nguyên lý của C.N.X.H. khoa học cả. Rồi đến khi lãnh đạo chính quyền ở Liên Xô, từ 1917 đến 1924, dù ở bộ Chiến Tranh hay ở bộ Ngoại giao, Trotsky cũng vẫn kháng khăng một mục giữ vững đường lối chính thống của C.N.X.H.

Nên, sau ngày Lénine mất đi, nhận thấy phe phái Staline mỗi ngày một xuyên tạc chủ trương của Marx và của Lénine, già dì lại lung lạc nội bộ Đệ Tam Quốc tế bằng cách « viễn chức hóa » bộ máy Đảng, để tiện bề hoành hành, thi lập tức Trotsky cùng Zinoviev và Kamenev, ngay từ 1926, đã đệ lên Trung ương đảng bộ Cộng Sản Liên Xô một đề án bắt đồng ý kiến với Staline về hai điểm:

1) TUYỆT ĐỐI THU-LAI-HÓA CHÍNH QUYỀN (làm cho Đặng và chính quyền tách rời với nhân dân);
2) HẤP TẤP KÝ-NGHỆ-HÓA KINH-TẾ (làm cho dân cầy theo không kịp bước (đọc tiếp trang 41))

13



BÚC THƯ TÂM HUYẾT

Bóng bào thân mến,

DƯỢC theo dõi thời cuộc trên 10 năm qua, và gần đây được nhìn tận các phiên nhóm ở Genève, tôi thấy có phần sự bợn bạch với điều với đồng bào. Dưới đây là những lời thành tâm của một người không mong gì hơn là được thấy hòa bình chân chính, hòa bình dân tộc, vẫn hồi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, dù có bạn không đồng ý cũng mong lượng giải cho.

Sở dĩ có Hội Nghị Genève để giải quyết chiến tranh Việt Nam là vì tự ta không thể giải quyết được. Có 7 nước họp lại với ta để tính toán vấn đề ngưng bắn trên đất nước ta. Điều ấy chứng tỏ rằng vấn đề Việt Nam không còn là riêng của người Việt Nam. Càng rõ hơn nữa là Pháp phải nói chuyện riêng với Nga Hoa, và phải yêu cầu sự có mặt của Mỹ, mới có thể đi tới chỗ tình êm với Việt Minh hay với Việt Nam.

Do đó, ta nên nhìn nhận rằng việc nước của ta có liên hệ mật thiết với cuộc điện quốc tế. Trong giờ phút tôi viết bức thư này chưa át Hội Nghị Genève đem lại kết quả nào, tốt hay xấu cho dân tộc. Tuy vậy có nhiều triệu chứng rằng dân tộc Việt Nam không tránh được sự chia đôi giang sơn. Dù là việc đau đớn cho ta, ta không ưng, ta cũng không làm sao tránh được, vì một lẽ dễ hiểu là Việt Minh có thắng thế cũng chưa toàn thắng, và Việt Nam không đủ thực lực để giải quyết vấn đề độc lập với Pháp hầu tự mình đứng ra điều đình với Việt Minh trên sự cân phân lực lượng. Cuộc điều đình ở Genève có tinh cách Pháp và Trung Cộng nhiều hơn.

Hắn ta chưa quên trước đây 9 năm cũng Pháp điều đình với Trung Hoa Quốc dân đảng để đem binh đồ bộ lên Bắc Việt, thì nay cũng Pháp điều đình với Trung Hoa Cộng sản để rút binh ra khỏi Bắc Việt. Àn sau những cuộc điều đình ấy có những hậu ý kinh tế: dù là với Trung Hoa Quốc dân đảng hay với Trung Cộng cũng có vấn đề trao đổi lợi ích kinh tế. Trước kia Pháp làm chủ tình hình và giữ cái thế hơn ít nhiều đối với Trung Quốc; ngày nay, trái lại, chính Trung Cộng làm chủ tình hình. Chính Trung Cộng chủ hòa với Pháp để mượn Bắc Việt và hải cảng Hải Phòng mà kỹ nghệ hóa Hoa Nam. Chính khối Nga Hoa lợi dụng sự chia rẽ giữa Anh Pháp một bên và Mỹ một bên để thủ lợi cho mình.

Phe Quốc gia không quên được rằng trong lúc minh chưa bắt đầu biết di thì Việt Cộng đã chạy giải lầm rồi. Việt Cộng đã có trên 9 tuổi đầu, còn Quốc gia chưa có tuổi nào. Thị sống chung sẽ là không sống chút nào cả, cũng như ở Trung Hoa, Tiệp khắc hay Ba Lan.

Trong lúc Việt Cộng linh trưởng đến cuồng tin lý tưởng của họ, thì phần đông phe Quốc gia chưa thấy có lý tưởng nào để tin tưởng, ngoài sự tin ngưỡng tôn giáo.

Nói ra sự thật đau đớn này, không phải là muốn xô một số người chạy theo đảng Cộng sản. Có lẽ không cần phải xô đầy ai, vì cái luật sức mạnh hấp dẫn đang huy động khắp nơi. Nói ra là để cho phe Quốc gia nhận thấy con đường minh phải đi, nếu minh muốn tồn tại.

Ta cũng ghi nhớ rằng tàn đồ Cộng sản, cũng như tàn

Những ai chưa nhận ra điều ấy sẽ trách móc tôi và cho tôi có óc thiên vị, vì nhân tiền là Việt Minh chiến thắng. Nếu những người ấy chịu khó suy nghĩ, họ không khỏi tự hỏi sao Việt Minh không đánh rốc lấp toàn Bắc Việt, rồi đánh dồn vào Nam? Tôi gì phải điều đình nếu minh là chủ động?

Phải nói rằng điều đình là sự nhượng bộ lẫn nhau giữa Trung Cộng và Anh Quốc, vì cả hai đều có lợi ích trong công cuộc điều đình này. Chính Pháp là nước bị kẹt giữa Anh và Mỹ; gần Anh và không thể tranh thương với Mỹ nên Pháp phải theo chính sách của Anh.

Nhận ra điều ấy, không phải là để khiển trách Pháp, vì Pháp cần lo cho mình trước hơn, lo cứu mình trước tiên. Nếu phải trách là ta tự trách. Tự trách rằng ta không thấy xa để lo liệu trước. Và cũng không trách được Việt Cộng, vì chính họ hành động đúng với chủ trương của họ là lấy Nga Sô làm lối quique chung cho nhân loại; người Nga, người Tàu là đồng chí của họ; mà kẻ thù của họ chính là người Việt Nam không theo cộng sản. Đó là lý do chia rẽ dân tộc, và cũng là lý do khiến họ áp dụng chính sách đảng trị để đưa dân tộc Việt Nam vào con đường làm đồng chí của dân tộc Nga và dân tộc Trung Hoa. Nói thẳng ra thì kẻ yếu làm đồng chí với người mạnh, thì người trước là chư hầu của người sau.

Đứng trước sự chia rẽ dân tộc và cắt đất Việt Nam chúng ta sẽ xử sự như thế nào?

Hoặc giả về sau sẽ có tổng dầu phiếu để thống nhất lãnh thổ. Nhưng hỏi vậy ta có nghĩ tới thành quả của một cuộc tổng dầu phiếu để sống chung với đảng Cộng sản để tam chặng? Ta có chịu rằng trên lãnh thổ Việt Nam chỉ có đảng đệ tam là có tổ chức chu đáo cả về hai mặt chính trị và quân sự chặng? Ta có thấy chặng trong nước thiểu hẵn sự cân phân lực lượng giữa hai phe theo Cộng và không theo Cộng? Như thế ấy dù phe không theo Cộng có thắng tham trong cuộc tổng dầu phiếu, phe này cũng cai trị không nỗi, một khi phải sống chung với đảng đệ tam. Trong trường hợp đảng đệ tam làm chủ tình hình Trung Hoa, thì ta cũng nên có can đảm mà nói thật với Việt Nam thì ta cũng nên có can đảm mà nói thật với

Trung Quốc; ngày nay, trái lại, chính Trung Cộng làm chủ tình hình. Chính Trung Cộng chủ hòa với Pháp để mượn Bắc Việt và hải cảng Hải Phòng mà kỹ nghệ hóa Hoa Nam. Chính khối Nga Hoa lợi dụng sự chia rẽ giữa

Anh Pháp một bên và Mỹ một bên để thủ lợi cho mình. Tựu trung chính việc tranh giành quyền lợi kinh tế giữa những nước lớn để ra Hội Nghị Genève. Anh và Pháp thực thi chính sách bán đất cố tranh đoạt thị trường Hoa Nam, chống lại chính sách bán rẻ của Mỹ. Trung Cộng thì cần dùng thao túng Bắc Việt, và cần làm cho Anh Pháp loại Mỹ ra khỏi Đông Dương.

Trong lúc ấy Nga Sô đưa vào vấn đề Đông Dương mà phá (ít ra cũng kéo dài thi giờ làm cho Đức nản chí) hiệp ước cộng đồng phòng vệ Âu châu. Đó mới là cái lý chánh, còn hòa bình ở Việt Nam chỉ là vấn đề phụ. Thi ra Việt Nam, bắt luận Việt Minh hay Quốc gia, chỉ là con tốt trong tay cường quốc. Tôi muốn nói thắng với đồng bào một việc, mà chỉ khi lùi lại trong thời gian nhân dân mới

GỬI CÁC NHÀ ÁI QUỐC VIỆT-NAM

Ta phải có ngay một lý tưởng. Lý tưởng ấy deo đuổi công lý xã hội.

Ta phải có ngay lập trường. Lập trường của chúng ta là bảo vệ đơn vị quốc gia dân chủ.

Ta phải cương quyết kiến lập một quốc gia dân chủ xã hội, lấy nhân dân cẩn lao về mọi ngành sản xuất làm cản bản.

Ta phải dẹp bỏ tất cả cái gì là phản động, làm cho dân tộc không phát triển được, nhân dân không tiến bộ được.

Trong cấp thời:

Ở khắp nơi, ở mọi đoàn thể, mọi tổ chức, ta cần thành lập những ủy ban giác ngộ tình thế, giác ngộ nguy cơ.

Để rồi thành lập cái trực tranh đấu, theo đường lối mới của chúng ta.

Thì rồi, nội bộ của mọi đoàn thể sẽ được cải thiện, những mối tí hiềm, những sự tranh giành lợi quyền cá nhân, tự nó sẽ tan rã.

Nhiên hậu, sự đoàn kết nhân dân trên nền tảng sống chung, làm việc chung, hưởng thụ chung, sẽ thành sự thật, sẽ trở nên cụ thể.

Ta có vi nhân dân và với nhân dân mà tranh đấu thì ta mới có nhân dân. Có nhân dân ta mới có thực lực. Có thực lực rồi và biết giữ cái thế liên lập trên độc lập thì ta không còn sợ uy hiếp nào cả.

Nhưng ta phải cắp bách khởi công.

Phải có đủ đức tin rằng ta làm nổi việc ấy.

Trái vân

(Viết tại Paris ngày 10 tháng 7 dương lịch 1954)

THÊM LỜI. — Saigon, chiều ngày 21 tháng 7 dương lịch: Nhận xét tình hình rộng ngoại, báo Đời Mới trước hết cho bạn đọc biết rằng không tránh sự rạch đôi sơn hà. Đến việc đầu phiếu để thống nhất là « gặt chính trị » mà dân tộc Việt Nam không tránh được.

(1) Tại Trùng Khánh năm 1946 Pháp thương thuyết cuộc đàm bộ lên Bắc Việt, trả lại các tổ giới Pháp ở Trung Hoa, Quảng Châu Loan, cải thiện chế độ Hoa Kiều ở VN, bán con đường xe lửa Vân Nam v.v...

— Ở Bắc Việt có mỏ than Hòn gay, sà hình như còn có ở nơi khác. Như thế ấy, thì thép, sắt, tungsten ở Quảng Tây, Vân Nam rất có thể hữu dụng để cho Trung Cộng xây dựng kỹ nghệ nặng ở Hoa Nam, như đã có ở Phụng Thiên. Chính Mao trach Đông rất lo sợ mất Hoa Nam, nếu không kỹ nghệ hòn vùng này.

Nghề đầu tư biên giới Bắc Việt còn có cả mỏ dầu hỏa.

(2) Quan niệm của tôi: Sống chung với Cộng sản để tam trọng khi chưa có thực lực, không có dân chủ, trong khi còn chế độ đảng trị và cảnh sát trị trong tay để làm là chết riêng trong tuy cộng.

— Có cần để sống chung là khi nào có đám bảo dân chủ và đảng để tam không cầm quyền cảnh sát, không cầm vũ khí, không đủ sức tần sát đối lập.

— Chống cộng để tam không vì ghét người theo đê tam mà chính là chống chủ trương diệt tộc, diệt đảng phái, dẹp bỏ gia đình và tò id một chiều một.

— Người theo chủ nghĩa Cộng sản để tam cũng là người, thì phải có lòng trọng phẩm giá con người. Nếu người theo đê tam không tôn trọng phẩm giá con người khác tư tưởng, thì những người sau này cần tố hợp lại đánh đập chủ trương của đê tam, mới có thể sống chung trong an toàn và hòa bình dân chủ.

Nói tóm lại thì, trước mọi biến cố, dù không sống chung với cộng sản hay phải sống chung, ta chỉ có một con đường di, mà là con đường mới. Con đường ta bị bắt buộc phải đi tự thuở giờ là con đường tử. Con đường mới của chúng ta phải là sanh đạo.

Con đường mới là con đường nỗ lực tranh đấu trên cái thể dân tộc, tranh đấu với toàn dân và cho toàn dân.



Phụ nữ mới với danh từ mới

của THU TRANG

Mấy năm gần đây người ta thường dùng chữ **MỚI**, như chữ **dời** **sing** **MỚI**, **giặt** **đen** **MỚI**, **thanh** **nên** **MỚI**, **phụ** **nữ** **MỚI** v.v... Hết cái gì hot là lẹ, hot hay hay... hoặc từ bao giờ chưa hề có, hoặc đã có người ta đều dùng chữ **MỚI** để định nghĩa.

Nhưng sự thật danh từ **MỚI** có dàn đi như người ta tưởng không?

Người ta thường hay nói. Phụ nữ **MỚI**. Tại sao lại **MỚI**? **MỚI** về phương diện gì? Thế nào là phụ nữ **MỚI**?

Cái cứ vào một số đóng (cố thè là đa số) phụ nữ giác ngộ, hiểu biết nhiệm vụ của mình đối với dân tộc, nên đã góp sức vào cuộc tranh đấu chung. Người ta gật đầu khen phục và cho rằng đây là phụ nữ **MỚI**.

Nhìn vào một số phụ nữ trí thức khai, tham gia trong mọi công cuộc giúp ích cho xã hội, địa vị, trách vụ cũng quan trọng và cao cấp ngang hàng với bèn nam giới. Người ta khen: Phụ nữ **MỚI** có khác.

Nhận xét thấy một số phụ nữ tự giác quyền bình đẳng giữa nam nữ, không chịu lệ thuộc dưới những hình thức quá bất buộc. Họ học hỏi, rèn luyện để có một nghề nghiệp, chức vụ tạo cho mình một cuộc sống độc lập cẩn bén.. Người ta cũng nói: Phụ nữ **MỚI** khá quá!

Trong đời sống hàng ngày, người ta va chạm vào một số phụ nữ tiên bối, có nhiều năng lực làm việc, họ chưa ai thích cảnh với nam nhì đê theo đuổi chí hướng, mục đích, lý tưởng của họ. Họ thực hành phuong châm " tranh đấu để sống " vì thế họ gây nên được sự nghiệp trong mọi ngành, kinh tế, văn hóa, chính trị v.v.. Thiên hạ kinh ngạc: " Phụ nữ bây giờ **MỚI** quá! "

Xét đoán quan niệm hồn nhân oà luyện ái của đa số thiêng nát đã thay đổi — Nghĩa là họ không còn tha thiết cầu " Phí cao dâng bắc thành phu phụ " họ không còn chạy theo băng cắp, địt vị, tè, bợ của người thanh niên, mà chỉ tin vào chân giá trị sự thật, không quên giao cắp, giàu nghèo làm cho giới nam nhì ngạc nhiên: " Phụ nữ **MỚI** đây? "

(dọc tiếp trang 31)

Bạn Nguyễn Hanh (Huế):

Lúc chưa có vợ tôi nguyên sau này: một là gặp vợ thật khôn, hai là gặp vợ đại đê về dạy vợ, chia sẻ giao cái thứ ương ương, nết lát. Nhưng nay tôi gặp người vợ tiếc quá, cô ta chưa hiểu việc đời gì cả.

Không may tôi bị dời đi xa, vậy ông có thương pháp gì nhờ ông bấy vể hộ mặc dầu ở xa rúng cù thể dạy vợ được khỏi phải áy nay.

TRÀ LỜI — Bạn đừng lo, « trang đến rầm thi trang tròn » mà. Vả lại mặc dầu ít tuổi nhưng nếu « chiến thè » của bạn giòng dõi già giáo chịu ảnh hưởng của con nhà nè nếp thi đấu là có vắng đức « clang quản » đi nữa cũng không sao. Miễn là bạn có đủ « đức » để cho nàng, tin tưởng rằng bạn « xa mặt nhưng không cách lòng », không phụ nàng không lừa dối nàng. Luôn luôn gửi thư về cho nàng để tỏ rằng không bao giờ quên « yêu » cả. Đàn bà hay buồn tủi, chứ không như chúng mình đâu. Và tốt hơn nếu bạn còn mẹ hiền thì bạn dễ nàng về phụng dưỡng mẹ già, già dinh. Mẹ bạn coi sóc xem đâu cũng như con là yên tâm lắm lắm.

Bạn N.T.T. (Mimoto Cao mèo):

Tôi làm công cho nhà máy thuộc một hảng cao xu. Hàng ngày tôi rất cảm túc về thái độ của một người giám thị nhà máy đó. Người này có những tư cách rất bì ôi là trêu ghẹo thiếu làm việc dưới quyền điều khiển của mình. Nếu có nào không chịu làm vừa lòng y thì sẽ bị y kiểm chuyện hành hung. Vợ tôi cũng bị chung số phận, nên anh em chúng tôi rất ấm tức nhưng rất sợ y trả thù vì y là người có thể lực hồn át hồn.

Vậy làm thế nào để y giác ngộ mà bỏ những tội xấu chố mà ấy đi?

TRÀ LỜI.— Chắc ông không quên, ngày bé ông đã học trong « Quốc văn giáo khoa thư lớp tư » một bài rất lý thú, đại khái rằng :

« Có người đi đường gặp một tảng đá to chắn ngang lối, để không làm sao lách chán qua được. Sau phải đợi có một toán người cùng mặc nghen họp nhau lại mới đẩy tảng đá sang một bên. »

Đây cũng vậy nếu một mình ông « ôm hận » vì thế có thi chật vật đấy. Nhưng dám chục ông chồng kia cũng cùng « ôm hận » vì bị người ta đã quá tròn dùn uy thế đê « tự do làm chồng » một cách bất hợp pháp như vậy thì không có thể tha thứ được.

Phải đoàn kết nhau lại mà tạo thành một sức mạnh để ứng phó với mọi trường hợp.

Tôi nói sức mạnh đây không phải là sức mạnh dám đá theo cái nghĩa của thời nguyên thủy, mà sức mạnh đây đối với LỄ PHAI, với PHÁP LUẬT. Vì bắt cứ ở đâu, với một chính thể nào, pháp luật cũng không trừ, không giảm ngo trước cùi chỉ hành động phạm pháp, của bọn lưu manh cậy uy thế đê mà đàn áp bức bi hà hiếp đám dân cùng.

Nếu các ông làm ngo không lột mặt tên « sáu mọt » trong xã hội sao tặc là các ông cũng « đồng lõa » với chúng đê chúng quen thói mà hoành hành, và các ông đã không đủ đức tin ở lẽ phải, không « thèm » mong có cái quyền tối thiêng của con người (?) các ông đã phủ nhận « công bằng và bác ái » của những kẻ hữu quyền đối với con dân ngần cùi bé miêng! Các ông đừng sợ họ trả thù. Tôi tin rằng « chính phủ » cũng có mắt đê trừng trị cái bọn dám cả gan dựa vào thế lực mà làm bậy đấy.

Họ không đê « con sâu làm rầu nỗi canh » đâu mà lo. Khi có sự đồng ý với nhau thì chờ hôm nào tên lưu manh có « máu 35 » ấy xử sự thi cử việc tri hô lên đê có chứng cớ quả tang. Rồi chỉ việc ứng dụng cái bài học thuộc lòng

ngày xưa ngày xưa mà các ông đã học là: « Đoàn kết nhau lại mà dồn hòn đá chắn lối đường đi ».

Sau cùng điều quan trọng không kém là: bắt câu nếu muốn có một sức mạnh thi 10 người, trăm, nghìn người cũng phải như một.

Bạn Ngọc Mai (K.B.C. 4206):

Tôi đã lờ yêu một người bạn gái gần một năm nay, nhưng có một người cũng yêu rát, mà yêu một cách tha hồ lắm, người ấy lại là bạn chí thân của tôi, địa vị tôi hiện giờ rất khó giải quyết, được yêu thì mất bạn mà lại thêm phẫn xích mích, tốn thời luồng ran. Vậy nhò ông có cách nào bày vế họ cho.

TRÀ LỜI — Bạn nên bình tĩnh mà xét đoán xem có phải ông « bạn quý » của bạn là chí thân không? Nếu là chí thân thì không bao giờ lại đi yêu tranh người yêu của bạn bao giờ. May là đang thời kỳ yêu đấy. Vì phỏng mà bạn thành gia thất thì những ông « bạn vàng » ấy có thể làm tan cửa nát nhà của bạn được lắm. Nạn « dĩa bay » đấy.

HOÀI VINH

(xem tiếp trang 41)

ĐỜI MỚI số 124



KHÔNG PHU TỬ hình như cũng đã cảm thấy rằng: có khoa học mà không có tư tưởng thì lại còn nguy hiểm hơn có tư tưởng mà không có khoa học nhiều lắm nữa. Ngài đã có bảo: « Suy nghĩ mà không nêu hiến cứu thì con người chỉ thành hão huyền thôi, chứ còn nghiên cứu mà lại không

suy nghĩ thì thật là một tai nan lớn ». Về thời Ngài, chắc Ngài cũng đã gặp phải nhiều hạng nho sĩ thuộc vào cái loại « học không nghĩ » nọ, nên Ngài mới thốt ra lời cảnh tỉnh, chí lý và rất có lợi đó, nhất là đối với các trưởng óc tân thời. Thị rõ ràng là nền giáo dục và quy chế của nền học chính hiện nay đại thể vẫn có khuynh hướng khuyến khích cái giỏi đê làm hại cho cái khôn, và vẫn coi sự tìm kiếm là một cứu cách; hình như cho rằng hễ biết nhiêu là đã thành được một con người có giáo dục rồi đấy.

Song thử hỏi xem: tại sao ở chốn học đường bây giờ

Tư tưởng lại bị hắt hủi như vậy? Tại sao hệ thống giáo dục đã biến đổi sự vui vẻ theo đuổi học hành ra thành một trò máy móc tích lũy kiến thức đơn điệu, giò giọt và thụ động như vậy chư? Tại sao ta lại cho kiến thức là quan trọng hơn tư tưởng? Vì đâu đến nỗi ta gọi một gã Tú tài là một người trí thức, chỉ bởi tại y có theo học đúng một số giờ hợp lệ nào đó về các môn tâm lý, sử ký trung cổ, luân lý và « tôn giáo » thôi.

Vì đâu lại có những nhãn hiệu về trường óc và lại có đủ thứ văn bằng, và vì đâu trong tâm trí đám học sinh vẫn bằng lại chiếm một chỗ của mục đích chính đáng của nền giáo dục?

Lý do đơn giản lắm. Sở dĩ có được một hệ thống đến như vậy là bởi nỗi ta đã hụt hứa thành niên thành những mớ mảnh, in như ở trong một xưởng máy, và bắt cứ thứ gì đã sản xuất ở trong một xưởng ra thì đều bị rèn luyện theo một hệ thống cơ giới và chết chóc cả. Để bảo vệ uy danh của mình và đê làm cho sản phẩm của mình có tính cách hàng mớ mảnh, thì nhà trường bắt buộc phải lấy văn bằng ra đê mà chúng thực cho các sản phẩm chứ. Do đó mới cần đến những trò về xếp bảng thứ tự, trò tính điểm, đọc bài, thi cũ, sát hạch. Toàn bộ hợp thành một diễn trình toàn toàn hợp lý không tài nào chộp chẹch được nữa. Song ác quả của thi cử và sát hạch một cách máy móc thật là khắc bạo quá sức tưởng tượng. Vì chúng tức thời trói chặt người ta vào việc ghi nhớ các sự trạng nhiều hơn là vào việc mở mang khiếu lich lâm hay tri phê phán.

Xưa kia tôi đã từng làm thầy giáo và tôi thừa biết rằng đặt một tràng câu hỏi về niên đại lịch sử thì đê dâng hồn là vận vẹo nhau về những ý kiến còn mơ hồ liên quan đến các vấn đề cũng còn mơ hồ. Mối nguy hại của một hệ thống như thế ngụ ở chỗ chúng ta bị ròn đến sự quên khuấy mất lý tưởng đích xác của giáo dục, vốn là như tôi đã nói: Sự mở mang nguồn thích thú về sự lím hiều. Bao giờ cũng vậy, nhớ lời dậy của đức Không vẫn có ích lâm; Ngài có bảo: « Môn họ, căn cứ ở sự nhớ nhiều chuyện, đâu có phát đánh giá nỗi một người cho việc giáo hóa thiên hạ ».



CÁI THÚ HIẾU BIẾT

II

đó là điều kiện tuyệt đối đê một người thành ra có giáo dục được rồi đấy. Tôi ấy ư, tôi hết sức là có giáo dục, mặc dầu là tôi hết sức bối rối về chuyện thủ phủ của nước Y Pha Nhô, và biết bao nhiêu lần tôi cứ lúng túng rồi cho Havana là tên một hòn đảo gần Cuba. Mối nguy hại của cái thứ học tập theo kiểu đó là nó điên vào óc thiên hạ cái ý niệm cho rằng người nào đã theo được một ít lớp học, ấy thế là tự nhiên biết nỗi tắt cả mọi điều mà một người trí thức phải biết rồi đó chứ. Vậy thì hoàn toàn hợp lý đi rồi, cái sự một vị Tú tài tắt là thôi không phải nghiên cứu hay đọc sách gì nữa, khi mà y đã rời bỏ ghế nhà trường, vì y đã học hết tất cả mọi điều phải học rồi cơ mà.

Ta cần phải thấm nhuần lấy ý niệm này là điều hiếu biết của người ta có thể phát hiện ra ở bất cứ dưới hình thức nào. Trong Tú đã rất hữu lý khi ông dậy rằng: « Hồi ơi! dời ta thì có giới hạn mà sự hiếu biết thì làm gì có biến cương? »

Xét cho cùng thisy theo đuổi học tập chỉ là cuộc thám hiểm một tân lục địa thôi, hay, như lời Anatole France, « một cuộc phiêu lưu của tâm hồn »; vậy thì mãi mãi nó vẫn là một thú vị, chứ không phải là một tội lỗi, khi nào vẫn giữ nỗi được cái trí thám hiểm, vốn là một nguồn trí lý cởi mở, tò mò, phiêu bạt. Thé thì, Càng lẽ phải chịu đựng một sự lich lũy giò giọt, đơn điệu và thụ động về kiến thức ta hãy thừa nhận lấy nguồn lý tưởng về sự thích thú có tính cách cá nhân, chủ động và tăng tiến. Một khi mà đã bãibỏ được các thứ văn bằng, các thứ điểm tốt, điểm xấu đi rồi, hay xét chúng theo đúng giá trị của chúng rồi thì sự theo đuổi

học hành mới hóa ra chủ động được, vì học sinh ít nhất cũng bắt buộc phải tự hỏi xem: tại sao mình lại học tập? Thời nay thì toàn thể học sinh đều đi học là cốt học cho vị án quản giữ việc phát báng, và rất nhiều học sinh tốt bậc nhất thì học cho cha mẹ, cho giáo sư hoặc cho vợ yêu của họ sau này, đê cho khôi mang tiếng là bội bạc với những kẻ đã phí bao tiền bạc cho họ, hay cho được đèn ơn một ông bà thày vừa dê thương vừa yêu nghề, hay là cho kiêm được ra đồng lụcng cao, một khi họ ra khỏi nhà trường. Bao nhiêu ý niệm như vậy há lại chẳng phải là những ý niệm phi nhân ư?

Sự theo đuổi Kiến thức bao giờ cũng phải là một công việc riêng tư, của từng người, có thè, chỉ có thè thì giáo dục mới thành được một thích thú, và mới tích cực, mới chủ động được thôi.

QUÂN VĂN dịch

KỲ SAU:

• Nghệ thuật là gì?

Biết qua nội dung thi phẩm

HƯƠNG MÙA LOẠN

của MỌC ĐÌNH NHÂN



— Người ta sáng tác văn nghệ để làm gì? Cho ai?

Câu hỏi tôi đặt ra đây có vẻ hơi khuya khoắt rồi... thì phải, nhưng tôi muốn đặt câu hỏi thường thức này một lần nữa khi đọc « HƯƠNG MÙA LOẠN » của Mộc định Nhân, một cái tên có thể gọi là mới trong làng thơ văn.

Đặt câu hỏi tất phải giải đáp. Vậy người ta sáng tác văn nghệ để làm gì? và sáng tác cho ai?

Văn nghệ sĩ sáng tác văn nghệ không ngoài mục đích cởi mở cởi lòng minh, giải bày tư tưởng để thông cảm và giáo hóa độc giả.

— Và Văn nghệ sĩ sáng tác cho ai? nếu không phải là cho đại đa số quần chúng cùng thụ hưởng tư tưởng và nguồn cảm của mình.

Trở lại vấn đề HƯƠNG MÙA LOẠN, đọc đâu đẽ, hẳn độc giả có cảm tưởng là gần 80 trang giấy này sẽ bốc lên toàn mùi thuốc súng, khiến ta sẽ quay cuồng, uất hận, bi ai, đau khổ cho hướng khói của một thời đại loạn. Mộc định Nhân sẽ lột trần tất cả thảm cảnh của thời loạn, Mộc định Nhân sẽ làm bốc lên hết HƯƠNG MÙA LOẠN... nhưng, sự thật của HƯƠNG MÙA LOẠN sẽ được phân tích dưới đây, có phải thế chăng?

I.— Từ Tình ly hương tới Hương mùa loạn

Đây là hai bài thơ tâm sự cùng những người bạn đường của tác giả. Bài Tình ly hương tả cuộc tái hợp giữa tác giả và một người bạn đồng hương, hai người cùng ngâm ngùi nhớ cố quán và ước mơ ngày thanh bình trở lại.

Hương mùa loạn, bài thơ diễn hình, tác giả đã mô tả cuộc đời của một thanh niên xứ Nghệ, nơi:

« Có sống lứa dâng cao, có thay qua

Chu Lệ »,

Có Lam Sơn khởi nghĩa, có cả một lịch sử oai hùng.

Chàng trai đó đã làm gì?

— Chàng ra đi, đi đến một phương trời vô định, tất phải sống trong thực tại hoang mang, bế tắc. Cùng bắt ban với tác giả, đồng một định hướng,

chinh chiến mà vẫn có lieu, vì phản động ai cũng cảm thấy hòa minh vào đời chinh chiến, đời sống tập đoàn.

Tác giả bị bắt ra ngoài lề cuộc sống new mới :

— « Sóng trong ly loạn cùng thôn nǚ
Lòng lạnh có đòn thảm dịu nhiều »

— « Luôn tám thu rồi tái nhớ thương,
Tháng ngày mài mệt với vần thương.
Cho lòng quên hết nhưng sao vẫn,
Sóng kiếp tăm dâu — kiếp vần thương. »

Thi nhân đã nhớ thương suốt tám năm tròn chinh chiến rồi lao mình vào vần thương để quên hết khói tình dang dở, nhưng thi nhân vẫn bị khép chặt trong kiếp vần thương và:

— « Đã có nhiều đêm tái gặng quên,
Tháng ngày mài mệt cõi quên thêm
Nhưng lòng khác tìn sâu lầm
Tận mãi hồn tôi, giấu trái tim ».

Tất cả tám năm theo dõi vần thương chỉ để quên và để nhớ một mối tình rất thường đẽ qua (!)

Thế rồi thơ đắp lên bằng lưu niệm, toàn là thương thương, nhớ nhớ, vu vơ:

— « Em đi đẽ lại tạo thơ... ngày,
Đè anh đọc mãi, đọc mê say.
Yêu người thiểu nử đau thương ấy
Giờ sống nỗi nào ? Hồi giờ mày ! »

Nắc lén với gió cùng mây, chưa đủ. Tác giả còn mộng, còn mơ:

— Mộng tìm người đẹp bên Hoan Châu,
Cùng nàng trao gửi một đỗi cầu
— Nối lén nồng thắm tình trai Việt,
Của Mộc Định Nhân yêu mến Châu ».

Không ai cầm ngurdy ta yêu nhau, nhớ nhau, khóc nhau, mờ nhau, « loạn » vì nhau, nhưng chỉ cần một điều kiện là những cái yêu, nhớ, khóc, loạn kia để một mình mình chịu, một mình mình hưởng thôi, đừng bắt thiên hạ chịu lấy những thống khổ vu vơ đó. Ở đây cũng vậy. Ông Mộc Định Nhân nhớ, thương, khóc, yêu bà Hoan Châu thì cứ giữ « độc quyền » lấy một mình, việc gì phải kéo cả « tình trai Việt » và kéo cả một số độc giả vào làm nạn nhân chứng kiến. Tình trai Việt » có yêu bà Hoan Châu đâu và nhân dân có được « hân hạnh » là ông Mộc Định Nhân đâu nỗi! Rõ khô!

« ĐÈM MÙA » của Mộc Định Nhân như thế nào?

— « Thao thức đêm dài nghe mưa rơi
Nghĩ mình áo mỏng kiếp chia phôi.
Nhưng sao lòng vẫn yêu thương vẫn,
— Chẳng thấy nàng đau ! Chỉ có tôi ».

Suốt ngày suốt đêm cảm thấy đói lạc lõng vì thiếu một người đàn bà, Thảm hại thay cho « chiến sĩ » (!)

Nào đã hết :

— « Đã biết đời mình kiếp mưa rơi
Chiến chinh cát bụi bốn phương trời ».
— « Chắc hẳn trong giày phút này,
(đọc tiếp trang 40)

Pôi giày da bọc láy đồi chân thô kệch của hán, giờ đây là hai vòng sắt đóng chặt hán vào ghế ngồi. Hán tựa lưng vào thành gạch, bê quặp vành mũ vải xuống mang tai, cổ tìm thêm một sức mệt. Trên đầu hán, cây ngọc lan tỏa bóng lá lung linh. Chà ! Phiên gác tối nay của bạn hán sẽ có thêm mùi hương dịu dại của hoa « con gái ấy » quyện lấy hai cánh mũi pháp phòng quen sống bằng ước vọng. Rồi bạn hán — và cả hán nữa biết đâu! — sẽ có vinh dự tận hưởng chút thơm tho ngoài rìa tòa dinh thự nguy nga. Thương thay cho những ý nghĩ hữu hạn, những cảm giác tầm thường mộc mạc.

Trong lúc ấy, xa hơn, trên ái vắng, đê trán ngụ giải biện thùy có « mảng

cố che đầu bằng màu sắc, bằng hương vị câu nồng !

Lật trái lên, tất cả những gì lén lút, thăm vung trong đêm tối tăm thế kỷ, cả những khói óc chát chúa, thổi tha của con người thế gian !

Ánh nắng còn đâm chéo qua từng khung cửa ngục tù tối om như mực tàu, đựng nhiều mùi tanh của máu. Bao nhiêu chiếc đầu trọc lắc lư, bao nhiêu cái lưỡi lắc lè, bao nhiêu chữ số đếm từ 0 đến 0, biến thành nhiều con số ngàn, số vạn, găm trên ngực những tù nhân chiến tranh của nhiều màu da, nhiều chủng tộc.

Ngọn bão nắng đã phá đỗ những thành trì ngăn cách nhau, xung đột nhau từ vạn cổ, khai thông những biên giới vô hình.

— « Kem cây,
kem gói dây ! »

Đưa bé tiếp tục
lê bước. Hai thùng
kem nắng chính

chịch bát chéo qua đồi vai gầy; riết lấy chiếc ngực lép kẹp, thoi thóp..

— « kem dây ! »

Yên lặng. Không một tiếng trả lời vọng lại. Chỉ có ánh nắng phả vào cây rơm vàng hực, chói chang. Trước mặt hán tung mạch nắng bốc rung rung.

Thoảng như có tiếng hát của dòng quê:

«... Hết mùa tóc rợ, rơm khô,

« Bạn về quê bạn, biết nơi mà mà tìm. »

Nghe trong xương tuy sục lén niềm vui buồn tê lạnh,

Nâng lên tia nắng sống, tia nắng reo vạn nguồn vui được mùa của lấp

dẫn cày đi tập tành trên khát nèo

đường quê. Nghe có mùi hương

quyện vào tiếng sột soạt trong rạ

xóp ngày hạ canh.

Mồ hôi và máu của người nông dân còn đẫm mồ hôi làm nhuân thực mảnh đất khô, thiếu mầu mĩ. Nghe đây, điệp khúc muôn đời cồn biến động:

« Nắng cháy sém da,

« Mồ hôi xáo trộn, vào sôi đá...

A ha ! ».

Ngoài kia, giữa lòng sông đục, nước vỡ nắng đã kết thành đồi bạn cổ tri, im lặng mà huyền náo hòn cảnh sống huyền náo bàng xe ngựa, bàng lợa là, bàng lợp sơn vàng mả giữa đồi thành.

Điều đáng kinh nhất trong thực tế là nắng vẫn giữ trọn liết trình của mình. Dù muôn hay không, không một ai làm ván đục được cái NẮNG TRÊN KHÔNG TRUNG VÀ GIỮA MUÔN VÂN THẾ HỆ.

Bên giòng sông đục.
PHAN LINH



Gồi đây, khu hình trong căn nhà, trong bóng dâm của rường cột, rui kèo, tường đá, mà còn bao chưa

đủ mắt. Nhiều người kháo miệng với nhau : « Sáng lận mệt cái làng ngon nồng như đốt, như cản vào da ». Cái thiều số « ông bà lớn, « ông bà nhỏ » ấy, làm như không gian sắp đứng đứng, quả đất sắp nứt nẻ.

Ngoài kia, nắng lên màu vàng rực. Cây rung bóng lá trước lòn gió hú hú. Chim sẻ chiêm cùiếp gọi dần, xòe những cặp cánh tròn xoe màu cánh sen nhảy nhót giữa sân gạch, rồi vội quẩn tụ trên mái ngói vì vừa

bắt chớp đôi mắt sáng long lanh của chú tam thè bên hàng xóm. Một cái mồi rơi, một hạt thóc đỗ, những tiếng kêu nỗi liền nhau nghe vui tai.

Trên hàng rào gai, những quả bát

bát đỗ mọng, eo nhằng nhít, chấm

từng đóm sáng, làm đòn với bầu trời xanh lá, không gợn nét mây.

Nắng lên ! Sức sống đạt dào trong

vũ trụ, trong khung ánh sáng có sức

hâm nóng mọi tê lạnh, đỗi bại, hoang

phê, cả những gì ngã gục và quy

hang.

Bộp, bộp ! Cheng ! Cheng ! Chá !...

Trên toà biệt thự đằng kia, những người thợ nề, thợ cua đang phá tiếp một góc tường đồi, cưa nốt chiếc rui gãy, trước đây bị chiến tranh tàn phá. Họ cặm cụi làm công việc kiên thiết ấy, thỉnh thoảng tán chuyện, họ hát đê quên nhọc. Mồ hôi nhỏ giọt trên chiếc lưng gù xám nồng — thật quá của sức

lao động bán rẻ qua bốn phương đất nước — trưa nay sẽ vui chan hoà trong

nắng cơm dùm, gói ruốc khô, là phần

thưởng độc nhất, của họ.

Nắng lên cao. Hơi nắng ngút mờ

chân trời. Những tia sáng chày r่าน rực

trên đường cái. Luồng gió nóng ngái

ngù quạt tắt cả những cụm lá úa đồi

rào rào xuống mặt đường, rắc tung

chiếc dòn rụm, uốn cong, trên mặt sông

nước đục chảy xuôi. Nắng và gió không

mảy may xúc động mang về nơi cõi

tích những nỗi niềm héo hắt, tàn lụi,

chết chóc.

Người lính ngoại quốc cạnh bên

chiếc cồng sát, lim dim đôi mắt, ôm

quàng khẩu súng vào ngực, chừng

đang ước lượng thời gian. Hán ngồi

đó, chét cứng như một pho tượng sống.





Ở ngọn gió thôi qua. Phương thấy lạnh ở gáy. Anh bước sát vào Nguyên và khoác tay lên vai bạn. Con đường đất cát ẩm ướt và thâm lại vì trận mưa tầm qua, chạy ngòng ngoèo giữa hai bờ cỏ lục rồi mất hút sau dãy cây ở chân trời. Mây đục kết nhau lại từng lớp, dựng chằng như dáng núi giữa trời xanh.

— Trời trở gió, Nguyên à!

Nguyên lặng lẽ bước. Câu nói của Phương, tự nhiên rơi sâu vào lòng anh một cách thầm thia và làm cho anh có nhiều ý nghĩ. Nỗi buồn của những kẻ bước đi giữa đoạn đường đầy gió lạnh, chiều nay, anh mới cảm thấy một cách sâu xa, chưa xót, anh chậm rãi nói với bạn những ý nghĩ từ lâu anh gói ghém tận đáy lòng.

— Nhưng biết làm sao bây giờ! Chúng mình là những kẻ đang đi giữa mưa gió...

Phương đưa mắt nhìn Nguyên rất nhanh rồi nhìn vào những lá cỏ sặc. Câu nói không đầu vào đầu giữa anh và Nguyên, anh nghe rất rõ. Anh đáp và lắng nghe tiếng chân bước đều trên cát trót. Anh nhớ lại những hôm nào anh cũng lắng nghe bước chân đi và không biết vì sao anh lại liên tưởng bước chân của người mẹ già đi chợ về sau lối xóm. Hình ảnh của người mẹ già ấy, chiều nay lại đến với anh và làm cho anh cảm động. Anh thấy anh ta thường quá gianh cuộc đời phù hoa và diêm dúa. Một nỗi bất công ám ỉ từ lâu trong lòng vụt chớp dậy. Anh thốt nên lời:

— Thế nào rồi ta cũng chuyền hướng được cuộc đời!

— Mày bảo sao?

— Thế nào rồi ta cũng chuyền hướng được cuộc đời...

Nguyên mỉm cười, chưa chát. Anh nhìn những đám mây dựng nên những bóng núi ở lưng trời, những bóng núi nặng nề, không xé dịch như những cái gi đã từng đè nặng trên hòn anh. Và anh nghĩ đến những ước vọng mà anh đã ấp úng đợi, những ước vọng chưa bao giờ thỏa mãn. Anh đưa tay, bảo Phương:

— Mày xem, những đám mây đã dựng lên những bóng núi. Mày có bao giờ nghĩ đến những bóng núi đã ngang cách lòng người và mày có bao giờ nghĩ đến một ngày kia chúng mình sẽ

quét tan những bóng núi kia không?

— Tao cũng đã nghĩ nhiều như mày Nguyên à! Nhưng trong phút giây này, tao thấy tao bất lực. Một cuộc sống vĩ đại không thể đến với đời sống tầm thường của tao.

— Mày biết không, hôm qua bao nhiêu gió lạnh đã dỗ về trên mái tranh đơn, trong đó có một bà già và một thằng trai tay trắng.

HOA TRANH

Phương đưa tay lên không gian rồi buông xuống. Anh ngừng lại, không nói. Anh nghĩ đến bao nhiêu gió lạnh đã lùa trên mái tranh năm nay qua năm khác, đã làm già buốt lòng trai và làm bạc tóc mẹ hiền. Những mái tranh xa, chiếc này dựng sát chiếc kia khiến anh nghĩ đến những kẻ cũng nghèo nàn như anh và có lẽ là hơn nữa, đang sống âm thầm qua những ngày mưa gió. Anh không

TÂN TRUYỆN CỦA THANH THUYỀN

biết « họ có biết đau khổ hay không? » Hay là mưa nắng và đau khổ của cuộc đời đã làm lòn cảm xúc. Riêng anh, anh chưa đến nỗi quá nghèo như họ, nhưng anh luôn luôn bất mãn và nguyên rủa sự bất công. Anh ước ao có ngày nói được sự bất công ấy...

— Phương! Tao hận hạnh không đến nỗi phải có một hoàn cảnh như mày. Nhưng tao nghĩ, dù hoàn cảnh nào ta cũng có thể vượt lên khỏi nó để làm những việc khác.

— Mày nghĩ còn hẹp lắm. Nếu mày sống trong hoàn cảnh của tao rồi mày sẽ biết. Con người của mày sẽ không

Xa xa, trước mặt hai người, đồng cỏ tranh nhau chạy dài trong nắng mới còn hắt hủi. Hoa tranh trắng mềm mại phất phơ trong gió chiều làm thành từng làn sóng, Phương bảo Nguyên :

— Mày thấy đẹp không? Trong

phút này, tao tìm được vẻ đẹp ở thôn quê mày à. Một cái gì gần gũi tao quá! Nguyên gật đầu đồng ý. Anh thấy mình hòa lẫn với cảnh vật. Lá tre non, mùi cỏ đại, hoa tranh trắng đã làm ấm dịu lòng anh. Tự nhiên, anh ước ao được cầm lấy cuốc, phát mạnh vào lòng đất xốp, anh quay lại Phương.

— Chúng mình là người của Dầu...

Phương không nói. Anh để cho nguồn xúc cảm đang rung động lòng anh. Đã từ lâu, giữa hoa ngàn cỏ đại giữa những người dân quê chất phác, anh vẫn thấy mình cách biệt với họ quá. Hôm nay, anh cảm thấy gần gũi (đọc tiếp trang 33)

còn là của mày nữa: mày sẽ không deo đuổi được cái trước vọng của mày mà trái lại mày phải bị chia xẻ nhiều bẽ..

— Không, Phương à! Mày chỉ có lý một phần nào thôi! Mày bất mãn u? Chỉ vì mày là một kẻ nghèo, nhưng một kẻ nghèo « biết nói ». Tao nghĩ, nếu như mày không nghèo thì có lẽ mày không bao giờ rên siết.

Thì ra mày cũng còn vị kỷ quá. Mày phải sung sướng với luống đất, vòng rau của mày, và điều cần nghĩ đến là có những

kẻ đang khổ hơn mày, và đang mong tim sự sống...

Phương cúi đầu xuống. Mùa đất thâm in rõ vào mắt anh. Anh thấy mình là người của đất, của bùn lầy nước đọng. Anh kéo tay bạn :

— Ta đi sâu vào lối xóm, ấm hơn.

**

CON đường nhỏ nằm gọn giữa hai hàng tre xanh. Đột tre cong, đan nhau thành một vòng hẹp. Một chút nắng hắt hủi, vương sáng trên đầu bụi cỏ. Con đường đất lồ dồ những bóng cây mờ mờ... Nguyên bứt một lá tre non còn đẫm nước. Lá tre sắc cưa vào lòng tay khiến anh có một cảm giác là lạ. Anh ném lá tre lên không. Lá tre bay lao đảo theo chiều gió rồi rơi xuống đất.

Phương lặng lẽ bước bên cạnh Nguyên; anh lắng nghe tiếng gió xa xôi chạy trên cành lá, tiếng chim lè giọng trong bụi cây và đón nhận mùi lá non hăng háng trong bụi cỏ.

Xa xa, trước mặt hai người, đồng cỏ tranh nhau chạy dài trong nắng mới còn hắt hủi. Hoa tranh trắng mềm mại phất phơ trong gió chiều làm thành từng làn sóng, Phương bảo Nguyên :

— Mày thấy đẹp không? Trong phút này, tao tìm được vẻ đẹp ở thôn quê mày à. Một cái gì gần gũi tao quá! Nguyên gật đầu đồng ý. Anh thấy mình hòa lẫn với cảnh vật. Lá tre non, mùi cỏ đại, hoa tranh trắng đã làm ấm dịu lòng anh. Tự nhiên, anh ước ao được cầm lấy cuốc, phát mạnh vào lòng đất xốp, anh quay lại Phương.

— Chúng mình là người của Dầu...

Phương không nói. Anh để cho nguồn xúc cảm đang rung động lòng anh. Đã từ lâu, giữa hoa ngàn cỏ đại giữa những người dân quê chất phác, anh vẫn thấy mình cách biệt với họ quá. Hôm nay, anh cảm thấy gần gũi



HÒA HỘI GENÈVE

Mấy triệu linh hồn mong đợi,
Xa xôi rào rạt tình thương.
Lâu rồi, ôm ấp niềm cay đắng,
Anh một phương và tôi một phương.
Bao năm máu lửa chôn hoài vọng,
Đôi ngã tam thành vẫn hướng dương.

Hòa hội.. Hòa hội,
Sóng trắng, núi gió, lèn đường.
Chiến binh e dè khép cánh.
Hòa bình lại nở mười phương.
Gió Thụy sĩ thơm mùa mới dậy,
Mây hiền hiền che rợp bóng thái dương.
Bao nhiêu chính khách lèn đường,
Bao nhiêu kỳ vọng, tình thương về lòng.

★
Chúng ta mong,
Cuộc tương tàn mau mau chấm dứt,
Đề cho nước ngoài lại chảy về sông.
Rồi ra bờ cá
Nước xanh xanh êm à xuôi dòng.

Bên kia bờ biển giới
Anh có thấy dịu lòng?
Bao giờ, anh nhỉ! hoa đầu súng,
Đè bóng cờ bay rợp nắng hồng?
Ta sẽ gần nhau trong luyến ái,
Một chiều thu gió vàng mênh mông..
Vết chiếc áo rách vai đượm màu quan tài.
Ta say xưa nỗi lại giấc mơ nồng.

★
Thông cảm lòng nhau qua bờ cương giới
Sóng vẫn còn reo
Những chiều mong đợi
Ngày đẹp chưa về anh thấy ngậm ngùi chặng?
Mùa Genève 1954.

HUYỀN LINH

BÀ MẸ

(THÀNH GÌU B.T.M.)

Bà có đứa con nuôi,
Nhận từ đầu năm ngoái.

Vườn bắp đó, hồi nó đi
Hạt gieo mồi mọc
Nay hai mùa rồi, chưa được
một chữ thơ.
Còn cái bầy gà, nó nuôi tự túc,
Bị dịch từ ngày mồ!
Đang gầy cho lứa khác
May ra thì được vài mai tor...
**

Rồi nó đi.
Ở nhà đâu được mày.
Chuyển trước nó có về.
Buổi sáng lại, chiều đi.
Đến nay, sáu bảy tháng trời;
Chẳng biết nó ở đâu.
Chiều chiều bà nhớ nó.
Cô ai, áo xám vỗ lảng,
Vội vàng bà ra ngõ,
Mắt trổ nhìn, miệng hỏi:
— « Chán ! Hỡ con ? »
Bà bỗng buồn.
— Không, không phải.
Con tui, nó lùn lùn.
Tiếng trò trẻ, người Vinh.
...

Câu cổ ở gần?
Câu biết nó không?
Nhắn nó làm sao xin phép
Ít bữa về tui thăm...
**

Dã có mấy lùn,
Nghe tình về xóm trước,
Bà bỏ đứa thời ăn
Kẹp cái áo, xách chục tr匡 gờ
đi với,
Chép miệng thương thương:
« Thiệt là tội !
Đóng xóm trên, chờ nhà xóm
dưới để chí rẽ ! »

Rồi lặn lội đến khuynh lơ,
Mà thẳng Chán đâu không thấy,
Chục tr匡 gờ cắp cum, bước
run run.
Lại một lần, đứa con của bà
Hương

Ở nhà phía trước:
Từ đâu mang a xác » về
Mà thẳng Chán bà cũng chẳng
thấy.

Bà ngồi lâm nhâm thiếp tha;
« Nghe nói nó ở Lào
Mà ở Lào là phải
Xa xôi quá, khổ yế... »

Rồi gấp ai, bà cũng oái
Bà đợi, bà chờ...

Cứ chiều chiều, nhớ nó ngắn ngòi,
Bà chạy sang hàng róm
Trò chuyện thở than.
Xứ Lào lạnh lắm.
Chị nè! « tui may mắn
Cái áo ấm đe đánh.
Nó vỗ, tui cho nó bận.
Cái thằng thiệt đe thương
Tui nhớ nó quá chừng
Hay cười mà ủ nói
Đôi ba lúc cũng lung
Hát đùa chơi với trẻ
Những đêm trăng sáng ngoài sân...
Hết mỗi bận nó vỗ,
Chưa tối nhở, đà gọi mẹ.
Công việc làm phai lanh
Bà con, ai cũng mến.
Em nó thì thôi ! thương nó lắm.
Cố nuôi mấy con gà đợi anh.
Có cái mìn nan, anh nó đe
Trời nắng, lại đem phơi.
Ngày ngày, thường hay nhắc
— « Anh Chán con, sao chưa về? »
**

Hôm ấy, gặp tôi;
Bà òa lên khóc:
— « Tui nhớ thẳng con tui
Các cậu thì cố về
Mà nó đi, đi miết...
Tui bão em nó viết cái thư
Chờ ai về, « tui » gởi
Với ít bạc, nè tiếu.
Họ có, họ cho nhiều,
Mình nghèo, mình cho ít
Nó cũng biết lòng « tui »...
**

Rồi bỗng một chiều
Bà ngồi bên hàng róm,
Tiếng gọi « Mẹ ! » qua rào keo.
Mắt già vùi súng
Bà chạy tới ôm con.
Lệ tràn khép mắt,
Bà sung sướng cười dùn :

« Con về đây, hở Chán ! ?

HUYỀN LINH

NHÂN VẬT :

HUYỀN : Thiếu nữ, 19 tuổi : gái nhảy.

VĂN : 32 tuổi, thanh niên ăn chơi.

ĐẠT : 17 tuổi em Huyền ; phụ thư máy.

SINH : 12 tuổi, em Đạt, đánh giày.

HÓA : 20 tuổi, bạn cùng xưởng với Đạt.

VAI PHỤ :

Cảnh sát A và cảnh sát B. Ba em bé đánh giày.

LY LOẠN

KỊCH XÃ HỘI MỘT HỒI của GIANG TÂN

THỜI GIAN.— Vào buổi sáng một ngày u ám.

KHÔNG GIAN.— Trong một căn nhà lá lụp xụp ở xóm lao động năm ngay giáp chung thành Saigon.

BÀI TRÍ.— Rất đơn giản. Một chiếc giường tre đặt ngang ngang theo bề rộng của căn nhà. Chiếc giường bô dột theo phía trước, trù một lối đi ra phía sau. Giữa cái nhà là một chiếc bàn. Quanh bàn có 4 chiếc ghế dựa nhỏ. Hai bên ngách nhà đều có cửa ra vào.

MỎ MÀN.— Đạt mặc sơ mi cùi tay, quần dài, màu xanh, vải đã sờn và đính đầy đầu mõm, tay cầm kẽm đang loay hoay sửa ổ khóa cửa. Sinh, em Đạt, đầu quấn băng, mình đánh trần để lộ thân hình gầy đét, mặc quần cứt ngắn ở đường tre, một tay đeo lén hộp đánh giày, một tay ôm lấy trán, nét mặt tiều tụy trông rất đáng thương hại.

ĐẠT.— (dừng tay, ngừng đầu nhìn Sinh). — Ngày chủ nhật vừa rồi, mày kiếm được bao nhiêu tất cả?

SINH.— (một tay vẫn ôm lấy trán, một tay đeo lén hộp đánh giày) 4 đồng.

ĐẠT.— (gật gật đầu) Ô! Ô! Cả một ngày chủ nhật đóng đúc người ta như thế mà chỉ kiếm được 4 đồng! Cứ mãi lo chơi mà!

SINH.— Người ta đóng, thi lui chúng cũng đóng nên chia bớt khách hàng. Trước kia, ở con đường Bô-Na chỉ có em, thằng Tèo, thằng Túi, thằng Si, thằng Đạt mà nay thêm cả hàng chục đứa nữa kia! Bọn chúng mới ở lục tỉnh tản cư lên đấy anh ạ!

ĐẠT.— (khẽ thở dài, kê cái khóa lên gốc bàn, lấy bút đập rớt lại về ngồi chỗ cũ, loay hoay sửa chữa). Ly loạn! May khi trè ở nhà quê lại lén tinh dê kiểm bát cơm. Còn phải khổ nhiều nữa em à!

(không khí im lặng một lúc. Đạt thở tay vào túi quần lấy xâu chìa khóa ra thử, cắt giọng hỏi Sinh):

— Thế thì tuần lộc trước, em đã dành được bao nhiêu?

SINH.— Hai chục. Mà em lại mua một hộp « xia ra » hết 12 đồng rồi.

ĐẠT.— Một hộp « xia » 12 đồng! Còn lại 8 đồng nữa, tiêu việc gì?

SINH.— Em gửi cho chị Huyền. ĐẠT.— Còn ngày hôm kia?

SINH.— Cũng 4 đồng.

ĐẠT.— Chỉ 4 đồng thôi ư?

SINH.— Có hai thằng lính « Ma rốc » nó « quít » của em.

ĐẠT.— (Đập búa xuống thành giường bô, trèn mắt nhìn Sinh, lớn tiếng). Quận ăn cướp!

SINH.— Bọn chúng say rượu mà!

ĐẠT.— Sao mày không biết lấy cái hộp đánh giày kia mà liệng vào mặt chúng?

SINH.— Em mà dám.

ĐẠT.— Sao lại không dám? Sao không biết la lối đồng bào đến đánh cho chúng một trận cho chúng bô cái lối ăn cướp giữa ban ngày ấy đi? May là thằng hèn, là đứa nhát gan, chỉ lo sợ chết! (Sinh khóc oà lên, Đạt dịu giọng) Em tôi khờ dại quá đi thôi!

SINH.— Nếu chúng bằng tuổi, em đã chẳng có trù...

ĐẠT.— Chúng lớn, chúng khỏe, nhưng chúng ăn cướp, chúng có lối, em đánh vào mặt chúng, có đồng bào giúp em, có gì mà em phải sợ sệt? Còn ngày hôm qua?

SINH.— Hôm qua chỉ được 2 đồng.

ĐẠT.— Chỉ có 2 đồng thôi ư?

SINH.— Hai đồng nên mới đến nồng nỗi này đây! (mếu mào muỗi khóc)

ĐẠT.— Thế nào?

SINH.— Buổi trưa, em mua hai đồng bánh mì ăn lót lòng, đến chiều, đòi

quá mà không có qua người khách nào chịu đánh giày cả nên em đánh liều như thế.

ĐẠT.— Sao em không xin người ta mà lại làm như vậy? Một cái bánh có đáng giá bao nhiêu, đã bị tiếng xấu còn bị lỗ đầu nữa, có phải thiệt thời cho mình không?

SINH.— Ai nà cho mình?

ĐẠT.— (tức giận) Vô nhân đạo thật! Chúng quí cái bánh của chúng hơn cả một mạng người! (thở dài).

(Đập lại loay hoay sửa chữa ổ khóa. Sinh ngồi thử người một lúc).

SINH.— 8 giờ sáng rồi mà chị Huyền vẫn chưa thấy về anh Đạt nhỉ?

ĐẠT.— Em đợi chị Huyền về ư?

SINH.— Em đợi chị, xin chị một đồng để ăn sáng.

ĐẠT.— (chì tay về phía bàn) Còn hơn một đồng trong ngăn bàn kia, cho em đấy! Có điều mà ngồi đó để đợi chị Huyền! Chị ấy mà còn biết ngày với đêm là gì nữa! (quắc mắt nhìn Sinh) Sinh!

SINH.— (đi lại đứng cạnh bàn, bỗng dừng lại, nhìn anh) Đẹ! Anh bảo gì em?

ĐẠT.— Có thằng thanh niên ăn chơi nào mà cứ đến đây, đuổi chúng đi tất.

Cái nhà này không phải là nơi chúng đến để bàn chuyện nhảy đầm, để đùa đồn với nhau, để diễn những cảnh đâm ô truy lạc như trong cái hộp đêm công khai đâu! Tao thi cẩm triết đấy! Anh dặn có nhớ không?

SINH.— Dạ!

ĐẠT.— Nhứt là thằng Văn, cái thằng « tài hoa son trẻ » ấy thi là tao cầm vào cái nhà này đấy!

SINH.— Ông ấy là bạn thân của chị Huyền kia mà!

ĐẠT.— Bảo với chị Huyền, nếu muốn

tiếp nó, hãy tiếp ở ngoài đường phố, ở mấy cái « bar », ô phòng ngủ ấy!

SINH.— Còn cậu Hóa?

ĐẠT.— Cậu Hóa là bạn của anh, cũng làm xưởng với anh. Cậu là một người chăm chỉ làm ăn. Em phải kính mến và bắt chước lấy cậu.

SINH.— Chị Huyền chẳng thân với cậu ấy đâu!

(Đạt bùi môi thì lúc ấy Huyền, mặc áo dài, tay cầm « bóp », chân di giày cao gót bước vào)

SINH.— (hốt hồn) Chị Huyền về kia!

(Huyền nhoẻn miệng cười với Sinh, cởi áo dài mắc vào vách, lại ngồi giường cởi giày, đưa mắt nhìn rất lạnh qua Đạt rồi sang Sinh, đưa tay xem giờ. Đạt lúc ấy cũng vừa bước ra).

HUYỀN.— 8 giờ hơn mà em vẫn chưa di hủ Sinh?

SINH.— Em ngồi đợi chị về để xin tiền ăn sáng đây!

HUYỀN.— (Âu yếm) Chị không về có phải nhịn đói không? Ngày! Nghe người ta bảo là ba sấp về rồi đấy! Ngày ba về chắc sẽ vui vẻ lắm nghe!

SINH.— Ba đi đâu hủ chị?

HUYỀN.— Mười năm rồi, chị cũng chẳng biết là ba đi đâu. Má bị lạc đạn, đem vào bệnh viện được mấy ngày thì mất, và cũng từ ngày ấy ba bỏ nhà ra đi cho đến nay. Lúc ấy chị được 9 tuổi, anh Đạt của em, 7 tuổi, còn em mới có 2 tuổi.

SINH.— Má mất, ba đi vắng, ai nuôi chị, nuôi anh Đạt, nuôi em?

HUYỀN.— Bác Hưng, chứ còn ai nữa?

SINH.— Sao bây giờ mình không ở với bác Hưng hủ chị?

HUYỀN.— Bác trai ra đi, cách đây như thế là cũng được 3 năm, bác gái về tinh ở. Chị dã lớn, anh Đạt của em cũng lớn, mà em cũng lớn rồi thì phải tìm lấy nghề mà sinh sống chứ! Người ta cũng có gánh nặng gia đình phải lo, hơn nữa, mình cũng không nên nhờ cậy đến họ mãi như thế.

SINH.— Vậy mình không còn ai bà con nữa hủ chị?

HUYỀN.— Còn nhiều, nhưng ở xa läh em à! Ông bà nội ngoại ở ngoài tỉnh Nghệ kia! Sinh có nhiều di, nhiều chú läh đầy nhà! Có chú Nghĩa, em ruột của ba, không biết lúc này làm gì và ở đâu mà cũng không thu từ giềng về nữa. Khi còn có ba, chú ấy viết thư cho ba luôn. Chú giống ba như hai giọt nước em a!

SINH.— Sao em không được biết chủ hủ chị? Anh Đạt có biết

chú Nghĩa không chị?

HUYỀN.— Anh Đạt của em mà biết gì, đến chị mà cũng chưa được hân hạnh gặp chị. Nhưng chị và anh Đạt đều được xem ảnh của chú Nghĩa rồi. Ba cũng có gửi ảnh của ba, của má, của chị, của anh Đạt em cho chú nữa kia!

SINH.— Chị Huyền chẳng thân với cậu ấy đâu!

SINH.— Chị bao nhiêu tuổi hủ chị?

HUYỀN.— Kém ba 5 tuổi, (nhầm tinh) nghĩa là lối 32 giây đấy!

(Sinh nhìn tờ đăng ra ngoài cửa, như nói một mình)

SINH.— Bao giờ được gặp ba, gặp chú Nghĩa chị nhỉ?

(Huyền cười nhìn em. Lúc ấy Đạt cũng vừa bước vào, lại ngồi vào chiếc giường bô).

HUYỀN.— 8 giờ hơn mà em vẫn chưa di hủ Sinh?

SINH.— Em ngồi đợi chị về để xin tiền ăn sáng đây!

HUYỀN.— (Âu yếm) Chị không về có phải nhịn đói không? Ngày! Nghe người ta bảo là ba sấp về rồi đấy! Ngày ba về chắc sẽ vui vẻ lắm nghe!

SINH.— Ba đi đâu hủ chị?

HUYỀN.— Mười năm rồi, chị cũng chẳng biết là ba đi đâu. Má bị lạc đạn, đem vào bệnh viện được mấy ngày thì mất, và cũng từ ngày ấy ba bỏ nhà ra đi cho đến nay. Lúc ấy chị được 9 tuổi, anh Đạt của em, 7 tuổi, còn em mới có 2 tuổi.

SINH.— Má mất, ba đi vắng, ai nuôi chị, nuôi anh Đạt, nuôi em?

HUYỀN.— Bác Hưng, chứ còn ai nữa?

SINH.— Sao bây giờ mình không ở với bác Hưng hủ chị?

HUYỀN.— Bác trai ra đi, cách đây như thế là cũng được 3 năm, bác gái về tinh ở. Chị dã lớn, anh Đạt của em cũng lớn, mà em cũng lớn rồi thì phải tìm lấy nghề mà sinh sống chứ! Người ta cũng có gánh nặng gia đình phải lo, hơn nữa, mình cũng không nên nhờ cậy đến họ mãi như thế.

SINH.— Vậy mình không còn ai bà con nữa hủ chị?

HUYỀN.— Còn nhiều, nhưng ở xa läh em à! Ông bà nội ngoại ở ngoài tỉnh Nghệ kia! Sinh có nhiều di, nhiều chú läh đầy nhà! Có chú Nghĩa, em ruột của ba, không biết lúc này làm gì và ở đâu mà cũng không thu từ giềng về nữa. Khi còn có ba, chú ấy viết thư cho ba luôn. Chú giống ba như hai giọt nước em a!

SINH.— Sao em không được biết chủ hủ chị? Anh Đạt có biết

ĐẠT.— Phải! Chị nói bao giờ cũng để nghe cả. Việc làm của chị bao giờ cũng đúng đắn cả. Tất cả hàng xóm đều mến phục chị. Ai dám động đến chị. Ba không có mặt ở đây ai dám can thiệp vào việc làm của người ngoài. (Lẩm bẩm) Em nói thi bao giờ cũng khéo nghe cả mà!

HUYỀN.— Tao không cần may day khôn cho tao.

ĐẠT.— (cười gằn) Ai khôn ngoan hơn chị được!

HUYỀN.— Mày không phải nói bóng gió như thế! Khôn như mày mà túi không có một xu cũng đến phải vác cái tham xác đi khắp phố để cầu xin người ta bố thí cho để sống mà thôi! Giỏi, sao mày không kiêm công việc gì làm ra hàng ngàn, hàng vạn để nuôi chị, nuôi em mày đi?

ĐẠT.— Thị em có nhò cậy đến ai à!

HUYỀN.— Phải! Tao biết mày sống tự lập mà! Tự lập cho mày để em mày chết đói, để chị mày có sống chết mày cần biết đến! Ai đã nuôi cho mày suốt tuần lễ mà mày thất nghiệp nào?

ĐẠT.— Ngày mai là em đi tìm việc làm rồi!

HUYỀN.— Làm được vài hôm rồi lại bị đuổi cho mày xem! Cái tình cộc cần của mày có chủ nào mà chịu được.

ĐẠT.— Em thi thể đấy! Thà chịu đói nhưng không bao giờ em chịu nhục! Chủ nó mắng em, em chửi lại nó. Nó đánh em, em đánh lại. Nó hơn em về tiền tài, về nhà lầu, ô tô, nhưng nhân phẩm thì em quyết không đe kém nó.

HUYỀN.— Phải! Suốt đời em cứ quan tâm đến nhân phẩm mà phải chịu cảnh lam lũ như thế đấy. Nay thất nghiệp, mai mất chỗ làm, cứ lận đận mãi như thế đấy! Đã khổ cho cái tham xác chưa?

ĐẠT.— (cười) Mới có một mình em, chưa sao đâu! Đến một ngày nào anh em trong xưởng cương quyết như em thì nó cũng phải đóng cửa nhà máy cho mà xem!

HUYỀN.— (cũng cười) Hãy đến cái dạ dày của em trước đã! Khoan lại lo đến cái két của người ta voi? Thời đại nào phải theo kỷ cương ấy. Người ta có cửa, mình có công...

(còn nữa)



Bé Lú Chẳng Gửi Vợ Cũ



Đôi giòng cách ngã,
Xa bến Vị Hoàng...
M.Đ.K.

CON Bé chạy lon ton vào buồng học. Nó đi dòi guốc mới, bước chân guốc gõ xuống nền nghe lách cách vui vui.

— Lu oi! Lu đâu rồi?

Chẳng thấy trả lời, nó đoán có lẽ thằng Lu trốn ở đâu, nó giả vờ gọi to:

— Lu oi, Bé có kẹo đây này, ngon lắm cơ...

Chẳng thấy thưa, nó chạy vội xuống bếp... Thế chứ lý, biết ngay mà, Lu ta đang «tán» u già để think thoảng u già mời cụ cậu «ném thử» một miếng trứng «ôm lết» rõ to.

— Gi thế chị Bé.

— Lu oi! đứng ở dưới bếp nữa cơ, ra đây chị Bé nói cái này cho mà nghe.

Thằng Lu vứt bêng thanh cùi đang cầm, chả quét tay ngang mồm, chạy lại bá cổ chị.

— Gi thế, mấy con chó con mồ mắt rồi à?

— Không... này
nhè nhẹ nhả... lên
mà xem. Cậu với
mợ...

— Sao?
— Thi lên nhà
đã nào...

Hai đứa tụi vậy
guốc cầm lên tay,
chúng nó rón rén
di bằng đầu bàn
chân lại buồng
cậu mợ... Lúc ấy
thằng Linh, thằng
Lợi, con Mai, con
Tuyết cũng đi học
vừa về, thấy hai
đứa đang cháu
đầu vào nhau,
chúng nó chạy lại.

— Gi thế chúng
mày?

Lu Bé vội nhăn
mặt, xua tay, lôi
cả lũ ra ngoài
hiên thi thầm với nhau. Con Bé có
về tháo:

— Anh chị ạ, cậu ấy mà, khi nãy đi
lâm về đưa cho mợ xem bức thư gi
gi... mợ đọc xong rồi mợ khóc.

Con Mai hỏi:

— Thế cậu có khóc không?

— Không.

Thằng Lu cãi.

— Cậu không khóc nhưng cậu cũng

xì mũi vào khán «mù xoa» đấy.

Mấy đứa trẻ yên lặng, chúng nó chơi
nghỉ lại dạo nào dạo nào chúng nó

chẳng thương nhau, «nước cậu không
chơi với nước mợ» để trong nhà chúng

nó «vạch đôi sơn hà»! Ủa! dạo ấy buồn
bỗ xù, chán chán là áy nén chúng nó

cứ lo lo, sợ cậu lại «gi»... với mợ.
một lần nữa thi nguy to. Không gì...
thì sao mợ lại khóc?

Cả lũ chúng nó buồn thiu buồn
thiu...

Từ lúc ăn cho đến khi xong bữa
cơm, cả nhà im lặng, cậu mợ chẳng
cười nói như mọi hôm. Dứa nó nhìn
dứa kia...

Một lúc sau cậu ném bức thư ra

bàn nói với chúng nó:

— Đây thư của chú Hai chúng mày
gửi vào đây.

Thằng Linh vồ lấy:

— Ha ha, thư của chú Hai, bọn
thằng Thi, thằng Tục, con Tần, con
Hương có gửi thư cho chúng con
không hả cậu?

— Có đấy, con lấy ra đọc cho các
em con nghe.

Ồ, có thể thôi mà chúng nó cứ
trưởng là gì gi...

Thằng Linh giờ lá thư ra... cả lũ
châu đầu xung quanh nghe, nó đọc
chầm chậm:

— Nam định, gửi các anh các chị, mà bọn
em là Thi, Tục, Tần, Hương.

— Cậu mợ chúng em ấy mà, cứ bắt chúng em
phát viết thư cho anh L'nh, anh Lợi, chị Mai,
chị Tuyết, chị Bé, ô, cả cho Lu nữa. Bọn em
sắp lên Hà nội ở cơ, out lâm cơ. Hà nội có
Hồ Hoàn Kiếm, có gì gì mà bọn em chưa biết,
chưa đi Hà nội mà! Các anh các chị xin phép
hai Bác ra Hà nội cho vui vui bọn em nhé. Đè
chơi bít mắt bít đeo như râm tháng tám năm
ngoài nhé.

À buồn lâm cơ, đêm hôm kia nghe tiếng súng
nó inh tai điếc óc, con Kí Kí nó bị đạn vào bụng
nó chết rồi, con Hương nó cũng buồn mà nó
cũng khóc đấy. Chúng em thương con Kí Kí
lâm cơ. Chúng em chỉ ghét ai cứ hay nghịch đại
bắn súng làm cho Kí Kí nó chết. Tiếc lâm cơ,
Kí Kí nó lại sắp đe «em bé» đấy. Thôi, hết
chuyện rồi, đe khi nào đi Hanoi chúng em
lại viết thư cho nhé.

Em Thi, Tục, Tần, Hương,
ký tên đề gửi vào Sè gòòng.

Đọc xong chúng nó nhìn nhau. Lu
chép miệng chống tay lên cầm:

— Xong! Thế là chếttoi con Kí Kí
rồi, mà nhà ta may quá con Tô Tô đe
bốn con chó cún xinh xinh xinh nhỉ.

Thằng Linh hỏi cậu nó:

— Chúng con viết thư trả lời nhá.
Cậu mợ nhìn các con ngao ngán:

— Các con viết thi viết nhưng chắc
các em con chẳng nhận được đâu.

Con Mai hỏi:

— Thế cậu có khóc không?

— Không.

Thằng Lu cãi.

— Cậu không khóc nhưng cậu cũng

xì mũi vào khán «mù xoa» đấy.

Mấy đứa trẻ yên lặng, chúng nó chơi
nghỉ lại dạo nào dạo nào chúng nó

chẳng thương nhau, «nước cậu không
chơi với nước mợ» để trong nhà chúng

nó «vạch đôi sơn hà»! Ủa! dạo ấy buồn
bỗ xù, chán chán là áy nén chúng nó

cứ lo lo, sợ cậu lại «gi»... với mợ.
một lần nữa thi nguy to. Không gì...
thì sao mợ lại khóc?

Cả lũ chúng nó buồn thiu buồn
thiu...

Từ lúc ăn cho đến khi xong bữa
cơm, cả nhà im lặng, cậu mợ chẳng
cười nói như mọi hôm. Dứa nó nhìn
dứa kia...

Một lúc sau cậu ném bức thư ra

(đọc tiếp trang 39)

ĐỜI MỚI số 124

CHÂN THỜI vắng
những cánh chim hót
hẹn tin tưởng. Đã có
những mùa về với cả
võ ván tăm thường,
nhàm nhạt, vì triền
vong tạo tác vẫn không
tìm ra một lối đường

xây dựng. Thế cuộc giao chuyền, xé dịch nước đi, bước tiến
để cầu thay đổi, tìm hướng thoát, nhưng không khí ghê
lạnh sặc sụa của xương máu vẫn bao tủa và bóp ngạt những
niềm tin giữa lòng đời hèn mờ.

Háo hức mong đón cánh chim xuân.

Đời «nhân loại» cứ cần di trong năng chịu tâm tư.
Bao nhiêu hy vọng đều khô héo dần, tăng thêm khắc khổ, rồi
càng tô đậm nét tượng hình của «mầm người» già trước
niên kỷ.

«Người» không còn thoải mái tươi tắn, mà trên thèm
khát chỉ in thèm những vết nhăn chịu đựng.

Thực tại thầm thia là được ném hương vị không kém
phản chua cay mai mía; nức nở nghẹn ngào, giày xéo tẩm
khâm, «thuần túy» do chính người gây nên: người là
tóc già!

Xa dần «nhân tính», người đã QUÊN, cố tình hay vô ý
quên những liên hệ tình cảm mật thiết để đợi lối thù tình,
lao sâu vào vực thẳm bế tắc, trong khi... vẫn cố tưởng một
cách trang trọng là «làm tròn sứ vụ lịch sử cao cả».

Mềm yếu mờ về Quá vãng, ao ước Hoàng Kim thời đại,
cố ôn lây lắt trong trí tưởng chuỗi ngày huy hoàng xa xưa
cũ (?) — đã tắt và không bao giờ còn trở lại, quên ý «sống»
vì đã sống, «người» đã ngồi xóm lên chân lý trưởng, nắm
đầu sự vật (?)

Còn có thể tin được không? Người đã hoài nghi ngay
đến cả bản thân, vì tự tin là gì, nếu không phải là ước
lượng xem chân giá trị bao lâm và thử tìm tôi thực mong
muốn mấy đó.

Và cái «muốn» rõ rệt trong «phương tiện», nhưng
«cứu cánh» mù mịt ở tận cuối những phương trời, nhìn
qua tấm lăng kính vẫn lợn xộn ánh giao thoa (?)

Đàn chim éa về đâu? Hường về phương nào, mà NGƯỜI
tự ca tụng với vẻ thắc thời là tìm ra lối thoát trong cảnh
nhá nhem.

Những «sự vật» (?) đầu thai lâm thế kỷ, ngờ ngác
trước chấn song của thời loạn, tựa cửa nhìn một mảnh trời,
thêm khát bóng cánh bồ câu.

Tiếng lú lo yếu ớt của chim chóc ca hát
cố lẩn át được tiếng độc đáo của con giòi
chẳng (?) : rùng rợn rung chuyển cả
không gian và thời gian. Mỗi đe dọa lật
đưa thêm nhân loại chơi với luân lạc
ngoài mọi khái niệm, tuy cố tìm lấp
một cái bến, một nẻo đường.

Nhưng tìm đâu ra một ngõ RÈ QUẤT,
một lối đi «không ngược chiều» trên
những chặng đường bến bờ gươm đao.

Chim CÂU chưa về thì đã chưa bết hẳn
đứa âm của bắn giết. Đứa vỡ tan tành
không nói tên nói tiếng thống thiết của
kết thâm mưa rơi ốc đảo khô khan.
Mưa, phải mưa dù chỉ rào rào đói hắt,
chỉ vứt át lá cành, nhưng cũng đủ tẩm
gột «tâm can thảo mộc», an ủi những
nỗi niềm lo âu, thoả dịu những vết

MONG CÁNH CHIM ÉN

* TẠP VĂN của PHÙNG YÊN KHANG *

men đời tranh đấu? NHƯNG tuổi xanh ngã gốc đã để
lại những cái gì?

— Vắng vất đôi hình ảnh thương của người cô phụ
thần thức dưới bóng hoàng hôn. Anh lính lè dương, người
chí nguyện quân, chiến sĩ vô danh chỉ là những tên «tốt»
bị thí theo những nước cờ man trá của bọn tài phiệt quý
quyết, bít bamac.

Chống trả đã từ lời nói thay cho tiếng súng, nhưng từ
nghị hội vẫn vọng về và vẫn nghe và chạm của sắt thép: bức
màn đen đục vẫn còn giăng trước chân trời, ngăn cách tâm
tình trao đổi.

Phó hội «bản đào» tay ba, tay tư, họp mặt chín mươi
nước được ghi trong sổ tay sứ giả, để càng thắt thêm ngao
ngán. NHƯNG tiếng chép miệng thở dài truyền tiếp, những
cánh áo nhẹ pháp phong, những đầu gối run run: dân lành
đầu vui một cái gì mồng manh, không dám cầu vọng thiêng
tiêng, huyền hoặc quá.

— LÊ PHÁI?

Viết làm «đã» và «đang» trả lời cho NGƯỜI những
cái dấu hỏi, những chấm dấu than? !...

Thiên lý «xây dựng» của thời Xuân Thu tái diễn còn
đủ cân lượng của nó không (?) hay dưới sức mạnh quái
đản, Người không ghen tuông nổi con ngựa đã thả lỏng.

NGƯỜI đã thấy chiến tranh cơ giới, vũ khí nguyên tử,
«vật chất» chẳng giải quyết nổi. Những sai lầm của các
học thuyết, chủ nghĩa là quá chủ trọng về tài yếu quyết định
thuần túy chủ quan. Cuộc sống còn có những khía cạnh tinh
vi, huyền diệu (?): vẫn để tình cảm...

Vậy theo điều kiện CẦN và ĐÚC, một hình thức chuyền
biển, cách mạng phải «thai nghén»: đó là những thề dang tình
thần tiềm tàng đang chờ những yếu tố thuận tiện để này nở,
phát sinh «TÔN GIÁO MỚI» — phải gọi là «tôn giáo» vì đối
chọi với chủ nghĩa độc tài hiện hành, nếu không có một lực
lượng tinh thần thu hút quần chúng thế giới, NHƯ «tôn
giáo» thu hút lôi kéo «con chiên», thì không tài nào chống
trả, chiến thắng nổi.

Chủ nghĩa độc tài đã lợi dụng sức «cuồng tín» (mạnh ngang
và có thề mạnh hơn gấp vạn bội «đức
tin») của các «con chiên», nếu bết xù
đoạt) của đa số nhân dân để truyền bá,
thi hành học thuyết. «TÔN GIÁO MỚI»
phải có đủ uy lực tạo nên một ĐỨC TIN
mạnh mẽ dối lập, để chọi với «chủ
nghĩa giáo» điều.

Những «tôn giáo» cũ đã bị mất lin
nhنى và đương soạn sửa bị «hà mòn».
Vậy «TÔN GIÁO MỚI» phải đồng thời
sửa chữa, đã phá các «tôn giáo» hủ
bại cũ và «tôn giáo» của chủ nghĩa vô
thần mới. Một mặt trên song hành phải
mở ra. Ai sẽ hướng dẫn, lãnh đạo mặt
trận này? ĐÓ LÀ LỰC LƯỢNG TINH
THẦN dựa vào SỨC GIÁC NGỘ của
đa số quần chúng LAO ĐỘNG «tri thức
và tay chân liêm hợp», vì tựu trung thế
giới đều dần dần đi tới hiện tượng bị
«lao động hóa» hết.

(đọc tiếp trang 34)



CL TRUNG



AN-KHÊ TÂN CƯ

MỘT sự tình cờ đã đưa tôi đến Nha Trang vào đúng hôm đồng bào An Khê được lệnh tàn cư. Máy bay trực thăng bay đi bay về không ngớt làm cho phi trường Nha Trang rộn rịp khói thường. Máy bay vừa hạ cánh đã vội nhả ra hàng đàn người ăn mặc lôi thôi lách thêch, bồng bế nhau, dắt dùi nhau bước xuống cầu thang. Họ không quên chen lấn nhau và cái nhau chí chóe. Tất cả các khuôn mặt đều có vẻ thiều nã, bึง hoảng lo sợ trước một tai biến có một không hai trong đời họ. Nhìn với theo chiếc phi cơ vừa cất cánh, vài người lặng lẽ đỡ roi dời dòng nước mắt như muôn ngàn gửi về quê cũ chút tình hoài hương chua xót.

Nhưng họ không kịp nghỉ ngơi lâu. Từng đoàn xe nhà binh sòng sọc tiến đến, dồn họ lên xe rồi vùn vụt tiến nhanh ra khỏi phi trường. Các mìn rìu của người lõi nhỏ trong phút chốc đã tản man ra khắp các ngã, đi về những nơi xa lạ mà họ băn khoăn chưa biết thế nào. Quá qua mấy phố, đoàn xe dừng lại trước một công gạch trên có tấm bảng: « Trường Nam Nha trang ». Mọi người theo lệnh ồ ạt bước xuống, bờ ngực nhìn ngó trường vắng vẻ mà mây hòm trước đây còn là giang sơn của các loài chim và các chú ve sầu. Lá băng khô xác dưới chàm, reo lên một điệu buồn thương ai oán. Cảnh phượng đỏ thắm nãm rái ráe khắp sân trường và cả trên mái ngói.

Bàn chòm thấy động vật bay biển di san những cái nhìn ngạc nhiên. Họ đầm bùa lòn những cảnh hoa phượng, họ đầm bùa trên những chiếc lá hàng khô, uể oải lè chán vào hiền vắng. Cố người mệt mỏi vì thiều ăn mất ngủ, đổi mất thâm quang, ngồi phịch xuống vệ cõi, mồ phanh áo ngực quật phành phạch. Tiếng trẻ con khóc nhào nhào, tiếng chén bát, lon thiếc chạm vào nhau làm thành một âm thanh hỗn độn.

Mặt trời gắt đằng bóng. Ánh nắng hè thiêu đốt, qua tản là bàng, soi xuông những khuôn mặt đỏ gay gắt, nhè nhẹ mồ hôi. Trong họ phò phạc đến thương hại! Một người đàn bà đứng tuồi úp mặt vào nón khò hu hu. Bấy giờ mọi người mới ngã hành trang ra kiêm điếm. Một ông lão, tuổi chừng sáu mươi, mồ phanh khán gỏi, vung vãi áo quần ra từ tung, rồi bỏng mặt tái xanh không còn giọt máu, tru tréo lên:

— Thôi chát rồi rồi! Gỏi bạn của tôi ở đâu mất rồi, trời ơi!

Rồi ông nức nở khóc. Mọi người nhìn ông, ái ngại, trán thương cảm. Tôi sán đèn gần, hỏi han:

— Cụ đã tiền đầu mà mất?

Ông ngước mắt lên dõi mắt còn rớt đầm và chòm râu bạc rung rung:

— Tôi bô vào cái gói áo quần này. Lúc chạy ra khỏi nhà thì tôi còn thấy nó còng cọc bên trong cái khăn gói. Vậy mà...

Rồi ông lại cất đầu, khóc không thành tiếng. Bóng ở bàn bên cạnh có tiếng hai vợ chồng cãi nhau:

— Có bao nhiêu là tiền, vậy mà khi chạy không chịu xách cái vali. Rồi mai đây lấy gì mà sống?

Người chồng bối rối, vẻ lo âu hiện lên nét mặt:

— Thị hồi đó loạn quá, ai con nhỡ. Tôi chụp được cái gi là tôi đem theo cái đó thôi. Tâm thần mình biết có còn không, nãm là tiền bạc. Sao, sao bà không giỏi mà xách?

Người vợ, mặt đỏ gay gắt, lườm chồng:

— Giỏi đùa thừa lầm! Tôi còn mắc con, Chợ

biết làm cái tích sự gì mà tôi phải lo việc đó?

— À, không lo thì thôi, nhijn tôi!

Cuộc cãi vã càng lúc càng găng nếu không có mọi người xông vào can thiệp. Tôi giải hòa:

— Thời, bây giờ có cái nhau cũng vô ích. Bình tĩnh rồi làm việc mà sống chứ lo gì.

Người vợ phản ứng:

— Thầy nghỉ mà coi. Nhà trâu bò đất ruộng bộn bề, mà hãy giờ ra đi hai tay không. Cố bao nhiêu tiền bạc dâ bô cù vào một cái vali, vậy mà lúc chạy cũng không xách được, đem cái gói áo quần rách này theo làm gì, nay mai rồi không có cơm mà ăn! Kho quá!

Nói xong, người đàn bà gục đầu xuống nứa nõi, hai vai áo đen rung rung theo nhịp từng tiếng nã.

Người chồng phản ứng:

— Thầy nghỉ coi, thinh linh nghe lệnh triệt đẽ tàn cư, dâu óc nó cứ loạn lên, còn biết nghĩ gì nữa. Tôi chỉ kịp giục nhau tôi âm con chạy ra cho khỏi trễ máy bay, còn tôi quay bùa mày cái đồ vật vãnh rồi chạy theo luồn, quên mất cái vali đựng tiền. Cũng may mà không bị lột lại, vậy là phước rồi còn gì nữa.

Anh buông một tiếng thở dài ngao ngán:

— Thời tôi đâu hay đó, trời sinh voi sinh cõi, io gi.

Tuy nhiên, vẻ mặt đám chiêu của anh đã tố cáo rằng anh vừa tự đổi mình.

phóng sự của HUYỀN VIỆM

Trong hiên trường, mọi người nằm bùa bùa trên nền xi măng đầy bụi. Một vài kẻ, vì mệt mỏi quá, đã ngã khò khò, mặc dù chung quanh tiếng ồn ào mỗi lúc một tăng dần. Một đứa bé, nhai mồi vú mẹ đã cạn sữa, phát chán buông ra khỏi thết lèn. Người mẹ rơm lệ nhìn con, chúa xót.

Một ông lão ấm ngứa một đứa bé chừng năm sáu tháng, nằm ngủ say trên tay ông. Đôi má phinh phính, tròn trĩnh kề bên khuôn mặt rãnh reo xám xít, đầy những di tích của thời gian. Ông lảng lẽ hôn đầu đứa bé, mắt uốn long lanh.

Tôi gọi chuyện:

— Cháu của cụ phải không?

Ông gật đầu:

— Phái. Cháu nội của tôi đây thay a! Ở nhà nó khô chịu làm, ru hết hơi chúa ngủ, khóc cả ngày cả đêm. Vảy mà trời xui đất khiến, ra đi như vầy nó lại để chịu quá chừng, gặp đầu ngủ đó.

— Vậy cha mẹ của nó đâu?

Ông cụ rơm rớm nước mắt, miệng méo sech về một bên:

— Khô quá thay ơi! Cha nó đi lính mới, chết tháng trước, còn mẹ nó lúc chạy loạn không

Có bao nhiêu là tiền, vậy mà khi chạy không chịu xách cái vali. Rồi mai đây lấy gì mà sống?

Người chồng bối rối, vẻ lo âu hiện lên nét mặt:

— Thị hồi đó loạn quá, ai con nhỡ. Tôi chụp được cái gi là tôi đem theo cái đó thôi. Tâm thần mình biết có còn không, nãm là tiền bạc. Sao, sao bà không giỏi mà xách?

Người vợ, mặt đỏ gay gắt, lườm chồng:

— Giỏi đùa thừa lầm! Tôi còn mắc con, Chợ

(xem tiếp trang 39)

ĐỜI MỚI số 124

26



TRANG THIẾU NHI TRANG THIẾU NHI TRANG THIẾU NHI

TÌNH VOI

Dịch để tặng các em thiếu nhi.— D.T.H.

Mỗi khi nghe nói đến câu « hiểu là tha thứ » tôi lại nhớ đến Bozo, con voi của gánh xiếc, mới đây nó bị lén án tử hình.

Bầm tím yêu thích con trẻ, nên lúc nào Bozo cũng rất hiền lành.

Trên trường biểu diễn, Bozo nhảy theo điệu « Van », nhún chân xoay tròn như chong chóng, nắm giả bộ chết, và lúc công chúng vỗ tay hoan nghênh, Bozo di lại điều khiển giàn nhạc với lá Quốc kỳ. Nhưng đột nhiên, mọi vật đều hỏng bét. Ba lần trong một tuần, Bozo chực giết người giữ nó. Nó kêu dữ tợn với những đứa trẻ mang lạc lại cho nó và không có cách gì làm cho nó im được. Cuối cùng, người ta bảo cho chủ nó biết là phải giết chết con vật mới yên.

— Tại sao không chuẩn bị từ trước?

— Biết đâu mà chuẩn bị. Chỉ trong vòng hai ngày là tàn cư triệt đẽ mà. Huống chi chúng tôi phần đông nghèo khổ, ăn bún mì lo bữa chiều, đâu có tiền để mà phòng ngừa.

— Rồi ông khê ri tai tôi :

— Vậy chớ, có kẻ đã đem được va ly lên máy bay rồi mà cũng bị quăng xuống vì máy bay không đủ để chờ người, đâu có chỗ để chờ đồ đạc.

— Ông chép miệng :

— Có người tôi đây chỉ còn một bộ quần áo mặc trên mình mà thôi!

— Vậy vào đây lấy gì mà sống?

— Ông cụ thay dài :

— Ay mồi nguy chớ! Không biết ở đây người ta có muốn làm công việc lặt vặt không thay?

— Tôi ái ngại :

— Kè ra thì cũng có. Nhưng đồng bào chỉ biết làm ruộng thì còn làm gì khác được. Vả lại vào đây đồng quái, ai mà mướn cho họ sao. Tất cả độ bao nhiêu người tàn cư hờ cụ?

— Độ năm ngàn!

— Nãm ngàn người!

Tôi buồn rầu từ biệt ông cụ để đi sang dây hiên bên trái. Bấy giờ khói thổi cơm trưa đã bay mất mù khắp cả sân trường. Từng nhóm, từng nhóm một, họ chen chúc nhau dưới bóng râm đã thu hẹp của những cây bàng, cây phượng. Nắng chang chang, nắng oi bức, nắng nóng bỏng. Trời lặng gió. Về sau không reo và chim cũng thui cu hát. Tiếng ồn ào ban nãy đã dịu dần, những chó cho tiếng barking, lạch cách, tiếng thung lõi rõ ràng, tiếng cãi nò lách tách.

Những viên gạch, viên đá được dùng để nhôm bếp. Những thùng thiếc thõi soong, và lon thay chén, đĩa. Cúi tưối không cháy, tung khói lèo cay sẽ cả mặt. Có người con lưng thô phu phu, mặt đỏ ửng, mồ hôi nhè nhẹ, nước mắt chảy quanh.

Tôi liên trường đến cuộc thi nấu cơm của các bà hiền nội, tò chúc trong những buồi lõi Phụ nữ. Nhưng không, ở đây thiếu hẳn về rộn

— Ông không thích đẽ cho nó sống ư?

— Ngươi ấy hỏi.

— Không thể được, nó là con vật rất hung hăng lão giám đốc trả lời.

Người ta không còn có thể làm gì nó khác hơn là cách đẽ.

— Ông cho phép tôi vào trong chuồng và chờ trong hai phút, ông sẽ nhận ra ông lầm.

— Và ông, lão Giám đốc nói với

giọng hach dịch, ông sẽ biến thành thịt xúc xích trong ba phút.

— Tôi thừa hiểu là ông sẽ nói với tôi câu ấy, (người béo tròn vừa nói

vừa cười). Thế nên tôi đã dự bị sẵn

theo minh mảnh giấy nó sẽ gõ cho ông tắt cả trách nhiệm về tôi. Vừa nói gõ vừa móc bóp lấy đưa ra cho lão giám đốc một tờ chứng thư

được dựng lên đúng theo quy thức.

Lão giám đốc cầm lấy, đoạn quay

lại phía khán giả tướng trình tự sự. Nhanh nhẹn, người ta mặt lột nón, cởi áo ngoài và với giọng bình tĩnh, gõ bảo lão giám đốc :

— Giờ ông có thể mở cửa chuồng ra.

Nghe tiếng khóa cửa kêu động, Bozo dừng lại không xoay tròn nữa.

Nó hướng cặp mắt đỏ ngầu nhìn ra phía cửa, thân hình nó bắt đầu rung lên. Không vũ khí, người ta mặt thản nhiên bước vào chuồng, phía sau lưng gõ tiếng cánh cửa kêu rãng rã.

Vừa trông thấy kẻ lạ mặt vào chuồng, Bozo gầm lên thịnh nộ.

Không bối rối, người ta mặt cát giọng êm ái nói với Bozo từng tiếng một. Vừa nghe qua vài âm điệu, Bozo trở nên chàm chú và hiền lành ngay.

Đám đông công chúng có mặt tại đây đều ngó ngắt chảng hiểu người ta

mặt nói gì chỉ có Bozo tỏ ra rất hiểu.

Cái thân hình to tướng của nó không còn run rẩy nữa. Nó đứng trơ như đá trong lúc người khách lạ vẫn tiếp tục tham thi với Bozo những lời lẽ ngọt ngào. Thinh linh Bozo cắt lên giọng yếu ớt và não nùng chảng khác nào lời than của một đứa trẻ. Chiếc đầu to tướng của Bozo lắc lư bên này sang bên kia.

Người ta mặt tiến lại gần bên Bozo, lấy tay vuốt ve chiếc vòi. Ấu yếm, Bozo buông thòng vòi xuống

Có thể nói rằng : trong các nhà văn tiên bộ của Pháp thì André Gide đã là tác giả được thế hệ thanh niên tiên Cách Mạng yêu chuộng vào bậc nhất. Tư tưởng và thái độ tri tuệ của A. Gide đã là một tinh thần sống sót can đảm tinh thần, đáng để cho thiên hạ noi chung.

Đại có dịp phê bình chung về ảnh hưởng

của A. Gide đối với tư trào Văn Hóa Việt Nam, ở đây chúng tôi phải thú thực là đã thỏa mãn về otect đẽ ra mắt « Khúc Nhạc đồng quê » với nhân dân V.N. ở đây, trong lúc này — vì K.N.D.Q. rất hợp với tinh chất của con người Đồng Phương.

Xin ôn cần giới thiệu hai tác phẩm trên đây với bạn đọc thân mến.

ĐỜI MỚI



cuốn lấy cùm tay người khách. Chừng như quán quít nhau, người và vật chậm chạp bao giờ quanh trong chuồng. Kinh ngạc, đám đông dân chúng hoan hô vang dậy.

Người ta mặt rời khỏi chiếc chuồng.

— Chẳng có cái gì trọng đại đối với Bozo cả, nó chỉ đau niêm xa xứ thôi,

người khách tuyên bố với viên giám đốc.

Tôi đã nói với nó bằng tiếng Án Độ ; hình như ông đem nó từ Án Độ về thi phải ? và nó đã quen thử tiếng ấy ngay từ khi nó hãy còn nhỏ. Những lời nói của tôi đã đem lại sự yên tĩnh cho nó rồi. Giờ thì mọi việc đều êm xuôi tất cả.

Nói xong, người khách lạ bước đi.

giả đò không trông thấy bàn tay đưa ra của lão Giám đốc. Phải chàng y

ghé tóm, không muốn siết tay con

người vô nhân đạo định thực hành cái chết của con Voi để mưu lợi trước công chúng.

Nhin kỹ lại tờ giấy chứng thủ của người khách lạ trao cho ban nãy, lão Giám đốc nhìn chăm chú nét chữ ký. Một tia sáng gợi lên trong trí gã chính người ấy là Rudyard Kipling.

Giới thiệu sách mới

Chúng tôi vừa nhận được :

— BƯỚC ĐẦU CỦA NGHỆ THUẬT CHỤP HÌNH, tác giả Minh Thành và Minh Tuyền.

Do nhà xuất bản Hồ Hải gởi tặng. Sách dày ngọt 200 trang ấn loát mỹ thuật, trình bày đủ về nghệ thuật nhiếp ảnh.

Đồng thời chúng tôi cũng vừa nhận được :

— KHÚC NHẠC ĐỒNG QUÊ (La symphonie pastorale) của André Gide, bản đính của Đào Đăng Vỹ, do nhà xuất bản « Tủ sách ngã ba thế giới » phát hành.

Có thể nói rằng : trong các nhà văn tiên bộ của Pháp thì André Gide đã là tác giả được thế hệ thanh niên tiên Cách Mạng yêu chuộng vào bậc nhất. Tư tưởng và thái độ tri tuệ của A. Gide đã là một tinh thần sống sót can đảm tinh thần, đáng để cho thiên hạ noi chung.

Đại có dịp phê bình chung về ảnh hưởng

của A. Gide đối với tư trào Văn Hóa Việt Nam, ở đây chúng tôi phải thú thực là đã thỏa mãn về otect đẽ ra mắt « Khúc Nhạc đồng quê » với nhân dân V.N. ở đây, trong lúc này — vì K.N.D.Q. rất hợp với tinh chất của con người Đồng Phương.

Xin ôn cần giới thiệu hai tác phẩm trên đây với bạn đọc thân mến.

27

Tinh theo Thiên Thời

thì Người đã nhận được một... bầu trời không lấy gì làm « lương thiện » cho lắm, với « cái nắng thiêu người nóng nồng gắt », với « cái lạnh.. cháy thịt cháy da », với cái gió mỗi năm xoay chiều đột ngột hai lần vào vụ tháng ba, tháng chín, cuốn theo những cơn giông tố hãi hùng..., với cái mưa — mưa đú thử, đú thử mưa : mưa rào, mưa rầm, mưa bay, mưa bụi, mưa bông mây, mưa bong bóng, mưa đến thổi đất, thổi cát, và mưa nguồn, khiến cho mỗi năm một chuyến lặn nước lũ dâng lên phảng phảng cuộn trôi mùa màng ra khỏi « tết Thủy thần » mất sạch sành sanh...

Rút lại, thì ông Trời đã chẳng phù trợ gì Người mấy ty ; bởi vậy cho nên Người đành mang hai bàn tay trắng và giọt máu đào ra để liên miên chống lại thiên tai ; hết kiếp này sang kiếp khác, Người đã dập lên nỗi căm một hệ thống đê điều, đòng khung lầy mẩy ngành sông lớn, trước là đê « giữ lấy nước » hòng nuôi nẩng ruộng đồng một cách hiền hòa, sau là đê dòn lán phủ sa ra biển cả, hòng bồi đắp nên bao nhiêu ruộng bãi đồng màu.

Và Người đã thắng nổi Thiên thời, làm chủ nhân ôn được con sông Nhị, con sông Thương, con sông Thao, con sông Đáy... để mà dựng nên bao nhiêu cảnh phồn hoa, trên bến dưới thuyền, ngày lại ngày thêm phần đồ hội, rồi biến thành những thị trấn, những thành trì, những thủ phủ, có thua gì danh lam thắng cảnh ở bất cứ đâu đâu.

Tinh theo Địa lợi

thì Người đã nhận được một giải đât cũng không lấy gì làm cầm tù cho lắm, với những rừng xanh cùng núi đỗ bao phủ đến 4/5 diện tích xứ sở, còn lại bao nhiêu thì là bùn lầy nước đọng ở Bắc, bãi sỏi cồn cát ở Trung, đồng bùn đầm xú ở Nam, ấy thế mà nhờ vào tính chịu đựng, nhân nature của mình, Người đã thắng tất cả lâm sơn chướng khi đê vạch nổi biển cương cho miền Bắc gồm 115.800 cây số vuông với 8.096.000 cư dân, cho miền Trung gồm 150.100 c.s.v. với 5.122.000 đầu người, và cho miền Nam gồm 64.000 c.s.v. với 4.481.000 cư dân...

ĐỀ NHỚ MỘT NGÀY LỊCH SỬ

NGƯỜI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

Công cũng chẳng sỏi lời gì với Người mấy đâu ; song vốn sẵn lòng quả cảm nên Người mới biến đổi được mảnh đất chẳng màu mờ gì này ra thành một vựa thóc xứ tịch vào bực nhất miền Đông Nam Châu Á, đã dù lúa nuôi dân mình, lại còn dư dật bán ra ngoài, và báo có nhiều giống kỹ sinh trùng... trắng, đen, vàng, đỏ khác nữa.

Còn về Nhân Hòa ?

Thi, bởi ơi ! Người thật là bậc phúc nên mới mắc kẹt vào hai khố khổng lồ Trung Hoa, Ấn Độ. Hãy nhìn vào bản đồ Châu Á mà xem, ai chẳng phải rùng mình khi thấy bàn tay vĩ đại rộng tới 8.500.000 c.s.v., phương Bắc cứ luôn luân xoè ra để úp chụp cái số đông vô vận « những người là người » của Hán tộc, úp lên đầu lèn cổ Người. Thế rồi Người có định trốn tránh về phương Nam ư ? Thi, đấy, cánh quạt mènh mông những 4.675.616 c.s.v. kia chực sẵn đầu đường để mà... quạt Người về.. thế giới khác, nếu Người không cứng vể ngang với bền tâm, bền tâm ngang với vững tri, bẩm bụng chịu đựng học hỏi và bẩm hai ngón chân cái — bẩm đến choạc hẵn ra thành... Giao chỉ — hòng bám chặt lấy giải đât bắt cập này, sống trong bầu không khí thái quá này, nhất định sống... sống dưới sicc tràn lấn chả đạp của triệu triệu gót hải sảo, năm lần bảy lượt đỗ rời dãm nát cỏ cây, sỏi đá mà vẫn không tài nào dãm nát nổi trái tim và khối óc của Người.

Nên Người vẫn sống !

Sống đê mà tạm thời cùi đầu nhận ngọn gió văn hóa của Khổng Khâu, do Lục Giả, do Tích Quang Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp « thời » sang cũng có, và, uất ức chưa ! do Tô Định, Thoát Hoan, Trương Phụ, Tôn Sĩ Nghị « quạt » sang cũng có.. nhặt rồi thi, ngậm đắng nuốt cay, học hỏi « kẻ đã thẳng minh vi khoẻ hơn minh », học hỏi rồi thi quyết tâm vượt thiên hạ, nên trong giới thương lưu thi Người đã trả lời Nho giáo bằng hai chữ « Sát Thủ », thích trên cánh tay quân sĩ của nhà Trần, bằng bài Bình Ngô đại cáo để cảnh cáo nhà Minh; còn trong đám binh dân thi đã có bao nhiêu câu ca dao hợp vào với



các bài thơ đầy khi phách, chống Nho Phong, của một Hồ Xuân Hương để mà biểu dương tinh thần hiếu sinh của một dân tộc chưa hề chịu thúc thủ dưới sự áp bức về Lý Tri của Khổng giáo. Do đó mà Người vẫn giữ được tinh chất yêu đời của mình, thích tự do tư tưởng của mình.

Nên người vẫn sống (!)

Sống đê mà tạm thời cùi đầu nhận đưọc âm văn hóa của Phật tổ dội sang, qua tay Tứ Đạo Hạnh, qua tay Nguyễn Đạo Thành, qua tay Phạm Hạc, nhận đê rồi hoà hoàn tâm thần của một thời đại ngửa nghiesen, sau cơn đại loạn Thập Nhị Sứ Quân.. nhưng cũng chỉ sau cơn nhiễu nhương đó thôi, vì từ bấy giờ cốt cách giải phóng Tinh Cảm đến tuyệt đối của Người đã cho phép Người thoát ly khỏi mọi xiềng xích siêu hình của nền Phật giáo tiêu thừa, khiến cho Người vẫn giữ nỗi tinh chất thiết thực của mình, tinh chất vui sống của mình bằng bao câu châm b'êm, loại : « Hôm nay mười bốn mai rằm, ai muốn ăn oản lèn nằm với s...' »

Có thể mới vui sống được

Cho mãi tới gần đây, gặp thời mạt vận, Người lại phải tạm thời cùi đầu nhận làn sóng văn hóa Hy Lai, từ Pha lang sa dò tới... nhận đê mà chế biến vào với tinh chất cổ hưu của mình, tạo thành một nếp suy cảm Tinh Tế, Sâu Dặm đến nỗi giúp cho Người đã đủ khi khai chống lại ngọn cuồng phong Võ Sĩ Đạo từ Phù Tang Tam Đảo trút sang, chống lại luồng Thực dụng chủ nghĩa của « thế giới người máy » ùa tới, lại còn đủ sáng suốt đồng hóa nỗi phong trào Tư Tưởng và Hành động cao rộng nhất thời đại là phong trào Duy vật Biện chứng, rồi, đủ sức không những cống hiến cho ông « chủ cũ » của mình một bài học Tự cường, Tự lực, Tự chủ, Tự tôn mà lại còn giúp được cho toàn thể Nhân loại tiến dài các kinh nghiệm về một cuộc tổ chức xã hội loài người, quy củ nhất và hợp lý nhất : đó là

**Chế độ Dân Chủ Xã Hội
Chủ Nghĩa,**

đã được thử thách trong khói lửa luôn mươi năm nay rồi, nên hiện đang là

Tâm gươong chóilà

để toàn thê thế giới soi chung.

Vậy thi, người bởi ! phải chăng là Người tự phụ kinh Người tự vẫn :

— Ta đã nhận được nhung gì của Thiên hạ ?

rồi Người tự nhủ :

— Ta nhận rất ít mà ta cho
rất nhiều !

D.T.T.

KỶ SAU :

Người đã cho thiên hạ nhung gì ?

Một phương sách giáo khoa mới :

SƯU TẬP CÒ

HOÀNG VĂN HÀ

cái đẹp, cảm thấy một nguồn vui thầm mĩ tràn ngập lòng mình mỗi khi nhìn đến bức tranh họa đẹp hoặc khi đọc tập cò phô bày nhiều cảnh lý xinh tươi.

Lịch sử nếu được khắc vào con tem sẽ sống lại linh hoạt hơn khi được chép vào sách vở biến cò và nhân vật sẽ gợi hưng con trẻ, giúp trí nhớ thơ ấu và thúc đẩy sức tưởng tượng học sinh.

Một loạt cò phát hành ở Việt Nam clang hạn từ năm 1930 đến ngày nay sẽ nhiều và rõ ràng các giai đoạn lịch sử nước nhà. Cò phát hành vào một dịp lễ kỷ niệm sẽ giới thiệu cho trẻ các huyền thoại, nhạc sĩ, họa sĩ, các nhà chánh trị, văn nhân, quân nhân thế giới.

Học sinh sẽ nhìn qua các giấy tờ người dân mì ở các mèo rừng núi đến dân bờ biển vùng Bắc cực qua các dân tộc văn minh Âu Mỹ. Chúng sẽ thường thức phong cảnh xứ người, các kỳ quan thế giới, phân biệt đại cương nhiều thứ chung khác trên con cò.

Thứ kí lạ ở miền nhiệt đới, cây cò thụ vĩ đại, bướm nhiều màu, giống arilis són hay ăn cò chơi với những tên quái dị bắt liên trường đèn chồn xa vời, gợi đến những cuộc phiêu lưu huyền bí, đều được phổ dến rõ ràng trên con tem. Các hình ảnh tuy bé nhỏ của con cò sẽ giúp cho học sinh cò tài liệu đúng đắn và quý giá về môn học cách tri, nhất là về động vật và thảo mộc. Đứng đắn vì được nghiên cứu kỹ càng, quý giá vì là công trình tuyệt tác của các nghệ sĩ biết tài.

Học sinh cò hội trao đổi thơ từ với Lộc sanh ngoại quốc để thâu thập tài liệu hoặc gom góp trao đổi cò lợ. Vì thế sưu tập cò là một phương tiện linh hoạt để giáo dục công dân, gày luồng may cảm giữa các trẻ khắp thế giới, áp ỷ nệm tốt đẹp về nhau loại, nuôi nấng tinh thần hòa bình, yêu thương cùa thế giới ngày mai.

Sau cùng, tập cò cần phải được sán sòc kỹ lưỡng giữ gìn tinh túy từng tí, nhô thiê, con trẻ sẽ lần hồi tự tạo lấy thói quen trật tự, kỷ luồng và đặc tính này vẫn tồn tại và bộc lộ trong tất cả các hoạt động hàng ngày của chúng.

Kết luận :

Với mây dông trên, chúng tôi không dám tự hào khám phá ra một phương pháp hoàn bị, mà chỉ giới thiệu cùng bạn đồng nghiệp một sáng kiến đã được thực hành ở Âu Mỹ trong cái « trường học mới ». Cùng tôi cố gắng làm nổi bật giá trị của cách dùng và sưu tập cò như một phương tiện giáo khoa anh hùng với một vài nỗi khêu khích tự nhiên con trẻ. Con cò mà học sinh đã dày công gom góp sẽ có giá trị hơn bao giờ cả bao ánh đèn nhứt, bức tranh tuyệt tác.

Vì chúng xem đó là một vật sò hưu do súc lục và có khai hy sinh của chúng tạo nên. Cùa ấy, chúng muốn tận hưởng giá trị và tim hiếu, đến nơi đến chốn. Chúng sẽ nghiên cứu, đù đát, tò mò, khám phá. Chúng sẽ sung sướng, hành động với công trình của mình. Kết quả hằng luợt được sẽ gây cho chúng một nguồn hưng khởi, giúp sức hoạt động thơ ấu ngày càng hái hái ngày càng có hiệu quả.

Nguyên tắc căn bản giáo dục mới — hưng thú và linh hoạt được thực hiện ở đây một cách đầy đủ và thuận lợi.



tiểu thuyết dài
của
VĨNH LỘC

III

Ở dưới sân lùi trẻ hàng xóm đã trở dậy từ hồi nào. Chúng la thét nhộn cản ngõ.

Hạnh ngược ra ngoài trời nắng đậm. Mặt trời đã vượt khỏi giây tường thấp dâng trước mặt nhà. Hạnh lầm bầm :

— Bây rưỡi rồi mà chưa đi. Lại nắng vỡ đầu.

— Còn hẹn ai nữa thế?

— Kiên chờ ai.

— Hai người định đi xích lô hử?

— Không. Xe đạp.

— Kiên anh ấy cũng đi được xe đạp kia à?

— Bây giờ cô mới biết sao? Chủ nhật nào Kiên nó chả xuống Kiều thôn.

— Thàm ai ở dưới ấy?

— Đôi giờ và cũng đã thăm.. một người.

Hạnh nói giữa một nụ cười hóm hỉnh. Hoan lò mò :

— Chẳng nhẽ lại mê một cô gái quê nào ở dưới ấy?

— Thi đúng rồi. Nhưng đỡ biết là ai đấy?

Hcan nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi bảo :

— À! Cái cô bé mà mình gặp hôm đưa đám anh Tinh ấy phỏng?

— Phải rồi. Tèn cô ta là Thảm.

— Nhà quê mà xinh như cô ấy, con gái tinh đã mấy người ăn đứt. Thành hình cần đối. Da hồng. Đẹp mà khoẻ.

Chiếc xe lăn chậm chạp trên dải đường mòn quanh co. Không khí miền quê thoai mái.

— Nhà giáo lù dù thế ai ngờ cũng lăng mạn gớm nhỉ?

Hai người nhìn nhau tẩm tẩm cười. Hạnh với chiếc nón, bảo bạn :

quang gánh chịu lúa vàng sấp hàng bên bờ ruộng khô. Máy đưa trẻ áo rách chạy lảng xảng đi mót lúa. Tiếng nói cười nghe gần lại.

Hạnh ngẫm đoán người gặt lúa lòng xôn xao một niềm vui đơn giản. Máy người đàn bà gánh đòi quang chất dày lúa chín, ngược nhìn Hạnh. Họ bước dẻo dai với gánh lúa nặng, trở về kiều thôn.

Hạnh chợt nghe tiếng ai quen quen gọi mình từ một thửa ruộng bên đường.

— Cô Hạnh về thăm cụ đây ư?

Chị Nhiêu, mẹ Thảm ngừng tay liềm, ngược lên nhìn Hạnh, cười hồn hồn. Hạnh vui miệng bảo :

— Hôm nay chị vẫn chưa gặt xong ư? Năm nay được mùa có khác!

— Tôi gặt giúp bà Cán đây. Chứ ruộng nhà thi đã xong từ hôm kia. Cụ vừa nhắc đến cô sớm ngày xong. Sao hôm nay cậu Kiên không xuống chơi?

— Có đây. Nhưng bạn nên chốc nữa mới xuống.

— Trông cô dạo này khoẻ ra đấy. Hạnh cười rồi từ biệt chị Nhiêu.

Vòm tre xanh đồ bóng mát xuống vai Hạnh, ngõ nắng sớm từng đốm vàng lấp rụng lên con đường đất nhỏ hai bên ngập xác lá.

Đến trước cổng nhà Hạnh xuống xe, đứng một lúc. Ở trong sân Thảm đương lui húi cáo thóc. Nghe tiếng chuông xe đạp quen quen, Thảm mừng rộn lên:

— A! Chị Hạnh đã xuống.

Hạnh giơ ngón tay lên trước miệng mím mím bảo :

— Đừng cho bà biết.

— Bà đương niêm Phật trong nhà. Hôm nay chị xuống chơi hay thăm mộ anh Tinh đấy?

— Cả hai việc, nhưng thăm mộ Tinh trước rồi tôi lại phải về tinh.

— Có việc gì mà vội thế chị?

— Ăn cưới một cô bạn ấy mà.

— Thế ư? Thích nhỉ.

Thảm nói rất hồn nhiên, Hạnh đứa :

— Còn em bao giờ cho chị ăn cỗ đấy?

Thảm chộp bén lên. Cô mím cười bảo :

— Còn lâu lắm chị ạ.

Hạnh nhớ đến Kiên ít lâu nay thường nắng xuống chơi Kiều thôn. Một hôm Hạnh đã hỏi nửa đùa nửa thật :

— Sao dạo này chủ chịu khó xuống Kiều thôn thế?

— Kiên hôm hình trả lời ngay :

— Đôi giờ cho khỏe người và cũng nhân thê thảm cô em xóm Kiều đấy chị ạ.

Thì ra Kiên đã đề ý đến Thảm từ lâu, Thảm là cháu họ xa của bà Hạnh. Cha mẹ Thảm dè cô ở cơm nước cho bà cụ và coi sóc đỡ mảnh vườn nhỏ.

Khác hẳn những cô gái quê, Thảm có một vẻ đẹp tự nhiên, bạo dạn. Khuôn mặt trái soan đầy đặn. Hai má rám nắng đào. Miệng cười duyên dáng.

Kiên gặp Thảm một hôm xuống chơi thăm Tình. Dạo ấy Tình đương học ở quê. Kiên đề ý đến Thảm ngay bữa cơm ngày hôm ấy. Thảm nói chuyện ngoan và dị dở. Cô không có vẻ e lệ, thận thùng khi gặp người lại. Trong cùi chỉ tự nhiên ấy có một vẻ mộc mạc đáng yêu.

Từ đấy Kiên được dịp về Kiều thôn luân. Bà cụ từ ngày Tình chết thi lại thuỷ thi một mình chẳng còn ai để săn sóc thương mến. Thảm cũng buồn mất ít lâu. Nhưng rồi Kiên đã đem lại cho nếp nhà quanh quẽ ấy một chút không khí vui vẻ. Kiên thường theo Hạnh chủ nhật nào cũng xuống Kiều thôn.

Hai người ở chơi trò chuyện với bà cụ, ăn bữa cơm trưa rồi chiều lại về tinh. Có Kiên nói cười vui vẻ, bà cụ cũng khuây khoả, đỡ nhớ Tình đôi chút, Thảm cũng bớt âu sầu. Cả tim thấy trong Kiên những nét quen thuộc của người anh thân yêu đã khuất.

Tuy nhiên, Thảm chưa bao giờ rõ là Kiên đã đề ý đến mình. Giữa câu chuyện hồn nhiên Thảm thường vui cười bạo dạn như khi trò chuyện với Tình ngày trước! Thảm mến Kiên như một người anh, cũng như yêu chị Hạnh vậy.

— Anh Kiên hôm nay không xuống, hả chị?

— Hạnh hóm hỉnh bảo :

— Chị ấy mà không xuống thì chỉ có một là trời giông bão hai là... ốm liệt giường...

— Chị chỉ nói dại. Chắc hôm nay anh ấy bận.

— Chẳng bận gì đâu. Chắc nữa lại lò dò xuống đấy mà. Nhưng ta đi ra mộ thi vừa. Không có lát nữa lại nắng.

— Chị thi lúc nào cũng chỉ sợ nắng. Chả trách được hơi đầy nắng một tí là đã kêu ốm rồi!

— Hạnh xi xóa :

— Còn chị thi thèm đòi má rám nắng đào của Thảm té!

Thảm cười hồn nhiên. Cô chợt bảo :

— Chết chửa, mãi nói chuyện cứ đề chì đứng giữ xe đạp mãi. Chị đưa em đem xuống nhà ngang cho nào.

(còn tiếp)

Xem Đời Mới từ số 122

ĐỜI MỚI số 124

Mong cánh chim én

(tiếp theo trang 25)

Tiếng gió ngập nhẹn tên những « tor tâm tim óc ».

NGƯỜI chỉ còn cách lột xác, sống một kiếp tái sinh; một câu chuyện hoang đường không tưởng.

NHƯNG mùa nào về với những niềm tin mãnh liệt vào LỄ THÁNG, cổ sục lấy lại THẮNG BẦNG ngay từ hiện tai, tương lai không còn là một bài toán khó hiểu, mà là cả một sự thật đang thành hình trên khắp mọi nẻo đường cùng quy tụ dưới một ánh cờ (???) Mạnh thay là Đức Tin (?), một đức tin dựa trên sức Giác Ngộ ghê gớm.

...Nhưng khi gió bắc đến độ lạnh lẽo nhất cũng là khi gió đang tàn. Mưa phùn lát phát không còn cảm cảm tê buốt, mà tưới gội cho những MÀM NON ĐANG LÚ NHÚ NHỎ LÈN : siccus sống vươn mình ngao ngắt.

Tiếng thời gian đang gọi EN về, vì chỉ chim Câu không chưa đủ, vì hòa bình mà vẫn còn, đần áp, còn đe nẹn, còn xึng xịch nô lệ thi chua hè nào gọi là mùa XUÂN ĐANG TRỞ LẠI.

XUÂN không phải ở tiết trời mà XUÂN trong lòng NGƯỜI, trong lòng anh, trong hồn tôi, chan hòa trên khắp mọi nơi.

XUÂN về không phải mỗi năm chỉ một lần : Xuân rạo rực trong tần tinh bừng hé, Xuân từ thời rộn rã ánh hoa đào, Xuân bốn mùa thắm ngời say khói pháo, Xuân không mệt giờ, không chùng tộc, không thời gian, Xuân tươi khắp trên hoan vũ mà đầu dâu cũng là vườn EDEN đời đời, Xuân rực sáng, bừng vang khúc tình ca vũ trụ.

EN lưu lo. EN ca vui. EN chẳng bao giờ ra đi khi xuân thời gian chớm tắt, vì chẳng khi nào Xuân tắt trong tần bừng nở hoa lòng.

EN SỨ GIÀ CỦA MỘT XUÂN NHẢN LOẠI TUNG BÙNG ĐANG THAI NGHÉN.

— Mong rằng những nhịp giáng bao dieng bị ngắt cung bời diệu tấu của cơ giới.

— Uớc rằng bao lũy tre xanh, bông người và vật đùa vui bắn nhau khi mùa không lạnh nữa.

— Tin rằng những thời sáu vào lò nung đúc khuôn nòng đại bác sẽ được thay thế bằng sườn cột của kiến thiết.

— Cầu rằng MÙA SẾ TUOI MÃI. Đừng có nứa, những thây người ngã gục trên tim nồng hối, còn chan chứa tuổi thanh xuân.

Giữa hai « Đô » 53-54
PHÙNG YÊN KHANG

PHỤ NỮ MỚI VỚI DANH TỪ MỚI

(tiếp theo trang 16)

Nhìn các thiếu nữ gọn gàng trong y phục, thời trang mới, đi đứng nói năng mạnh mẽ, không quan niệm công dung ngôn hạnh theo lối cũ diễn của nứa thê kỵ về trước. Các bà có óc tinh cù lắc đầu « Con gái bây giờ MỚI thật ! »

Nhìn rào một số phụ nữ hâm mộ thể thao, tham gia những cuộc biểu diễn giữa công chúng, hoặc lái xe hơi, lái xe máy dầu, thiên hạ cũng nói : « Đó, Phụ nữ MỚI ! »

Thinh thoảng có một số chị em (số người này ít, cũng may) quá « văn minh », chạy theo tập quán của ngoại quốc, ăn mặc kiểu cách lỗ lồng, dùng tiếng ngoại quốc để nói chuyện làm cho thiên hạ chướng tai gai mắt rồi tự hỏi : « Phụ nữ MỚI đây chăng ? »

Cũng có một số phụ nữ chủ trương « Choi xuân hè hết xuân đi ». Quan niệm về nhân sinh của họ là : « tận hưởng ». Họ lấn mìn

khó mà giải thích thế nào là phụ nữ MỚI. Họ tốt, đẹp, xinh.. đều MỚI cả. Kết luận là nên hiếu danh từ mới mà tùy theo từng trường hợp, giàn đoạn, từng cá nhân, đoàn thể, giàn cấp mà áp dụng một cách hợp lý hơn ở

đứng đê danh từ MỚI phản lại việc làm của chúng ta.

THU TRANG

31

HOA TRANH

(Tiếp theo trang 20)



PHỤ KIỆM

Một đứa trẻ thức giấc, khóc lên oé oé. Con chó lèi trên cầu sáu ran. Bên pha từ cột đồng hồ chiếu thẳng xuống, tiếng súng liên hồi nô, bao nhiêu xác vỡ tội gục xuống ven sông, máu lênh láng hòa lẫn nước sông Hồng...

Ông cụ nằm dí xuống đầm cỏ, khe khẽ gọi con :

— Phong ơi !

Bà cụ nhè nhẹ :

— Cậu, thằng Phong đâu đấy.

Phong đáp trong hơi thở :

— Con dày. Cậu mợ yên tri.

— Chết mất thôi, mày ạ.

— Suyt, suyt, cảm cả đi, ô hay, mấy cụ này muốn cho chúng tôi chết hết cả sao.

Người ta leo nhéo, tiếng người rên ứa, Trên cầu xe chạy, ván động rầm rầm như ai cậy liền tiếp những nắp quan tài ngập máu...

CÀNH II

T Trên con đường đất đỏ như máu lượn sát khu đồi trọc, Phong diu bà cụ lè bước, tóc cụ bù rối, mặt nhè nhẹ, cụ nói liền miên. Bà già phúc hậu này đã mất trí từ lúc vượt cầu,

Thân gửi những thanh niên đang kéo lê kiếp sống hoang mang và bế tắc trên mọi nẻo đường của đất nước.— DUY SINH

CÀNH III

ĐÃ BA THÁNG nay kể từ ngày thôi học chàng vẫn đến nhà Nhung giảng thêm cho nàng và em Hà. Nhung nhởn nhơ vui vút, tuy nàng mới mười sáu tuổi mà đã nhồn hơn chàng mười tám. Chàng quên sao được những ngày trai đẹp nhất của vụ hè đã qua.

Vừa mãn khóa niên học 45-56 gia đình cụ phản thuê một chiếc taxi ngồi ý mời gia đình Phong đi nghỉ mát một tháng tại Sầm Sơn Mãi việc buôn bán, ông bà cụ quyết định để một mình Phong đi với gia đình cụ phản. Nhung sung sướng quá, nàng đến xếp quần áo cho Phong rồi trở về thu xếp những đồ đặc cần dùng, kéo Phong đi luôn. Nàng nhảy nhót như con sơn ca, nói truyện với chàng không ngừng miệng.

Về tối biệt thự, hai người lên gác, nàng chải tóc rồi quay lại khoe Phong:

— Thế này, anh bằng lòng chưa (?) hay bởi cảnh phượng, đê tóc thênh, tóc đuôi sam vậy.

— Tùy Nhung đấy, bởi chải kiểu gì mà chẳng được, người như Nhung thì kiểu gì mà chẳng xinh...

— Thôi xin anh, van anh đừng có chế Nhung nữa, Nhung xấu xí chả bằng ai, Nhung chả đi nữa đâu.

Nàng phung phู่, đậm chân xuống đất, cánh tay vùng vằng, người rung lên. Tóc bù xù xõa xuống khuôn mặt trái soan phớt một làn phấn hồng, chấm vào làn môi trái tim mộng chín, vuốt vào sống mũi dọc dừa thẳng tắp, che nứa hở nứa kin đón mắt bờ cầu trong như pha lê, mắt như da táo chín, đụn như lá mùa thu phủ trên lán cỏ úa. Một làn gió từ vườn hồng nhẹ nhẹ thổi, luồn qua ô cửa, mơn trớn lên lượt áo cánh mỏng, thân áo gọn lèn như muôn ngàn lớp sóng tràn qua hai « hảo vọng giác » được che bằng một đám mây hồng (?)

Phong cảm thấy ran rát má, chàng muốn cuộn dời của đoàn chim di trú, thẳng cánh bay hàng ngàn vạn cây số đường biển, đặt chân trên bao mài nhà xứ sở tây phương, làm tò trên bao nhiêu ống khói tàu không lồ, hưởng bao hạnh phúc của hòa bình nhân loại... Bất giác chàng thở dài. Ông cụ ho gằn, hỏi nhỏ :

— Gi thế Phong ?

— Không, con đang nghĩ đến gia đình cụ phản Nhung, không biết có ra thoát được không ? hay lại tên bay dạn lạc...

Vì muốn giấu những ý nghĩ không đâu của mình, bỗng dung chàng nghĩ đến Nhung...

Nhung không, Phong có thương cung, không một lời than van cho tuổi thanh xuân đã mất.

CÀNH IV

— Pi.. Pi .. Pi ..

— Chết rồi, xe tôi, bắt đèn Phong dây Ai bảo cứ chế người ta mãi. Lấy hộ Nhung đôi dép nào.

— Dép nào mới được chứ, ai mà hẫu được cô.

— Đây, Phong lại mắng Nhung rồi, chả mượn nữa, chậm xe thi thôi...

— Gớm, ngày nay như đĩa phải vội ấy, dép dày, xin mời tiêu thư đi vào dùm rồi ra xe không cậu mợ đợi. Đừng có ôm ở nữa, trưởng còn bé bồng lấm đấy (!).

— Gái cho Nhung cái khuy áo nào, nhanh lên.

— Từ rày chẳng «đại» đến chơi với cô nữa, ai lại hẫu từ đôi dép đến cái khuy áo.

— Vẫn chưa đủ, còn phải hẫu nhiều thứ khác nữa cơ !

Phong nói bâng quơ :

— Tuần trăng mật trên bãi biển Sầm Sơn.

Nhung giọng hững hờ :

— Đẹp đẽ thay... những chuyến đi.

CÀNH V

CON ngựa sắt lao vùn vút trên con đường nhựa bóng, thành thị xa dần rồi mất hút sau bánh xe. Đèn quê man mắc, cánh đồng xanh mướt lúa con gái, ngả nghiêng, rập ròn theo làn gió thoáng. Nỗi bật trên thảm lúa xanh, đầm trê mục đồng nghêu nghện trên minh trâu, chậm rãi trở về làng, vắng lén trong đồng lúa giòng hò trong như lộc của máy o thôn nữ nạo cỏ.

Nhung say sưa ngắm cảnh êm đềm của đồng nội, nàng thả tầm mắt ra xa, ngắm xóm làng xanh thẳm, đầm vút lén hàng cau thẳng tắp, ẩn hiện đồi nếp chùa cồ kinh bên những mái tranh xám nhạt... nàng nghĩ miên man :

— Mai đây, trên đườn làng rợp bóng tre, Phong và Ta sẽ dạo chơi trong những buổi chiều vàng, ánh nắng xô ngả nếp thôn xanh, nằm dài trên mặt hồ bồng láng nước. Phong và ta sẽ có một nếp nhà xinh xắn, dựng trên một khu dồi nhỏ có vườn rộng thênh thang, trời lên nhiều gốc mít chít chiu quả. Chiều chiều chim muông về tổ, riu rít bàn bạc trên lũy tre, đàn gà con trắng như bông, vàng như tơ tằm, tui tit chạy theo gà mái mè như sợi mòn đêm rơi xuống.

(còn tiếp)

(Xem Đời Mới từ số 123)

lạ thường, và cái gì đối với anh cũng trở nên mới lạ. Bao nhiêu nỗi chưa xót bấy lâu nay anh hằng ủ kín, tan nhanh như hơi gió ở chân trời Anh thử mạnh : gió lạnh và mát lùa qua hai lá phổi...

Hai người bắt đầu bước qua cánh đồng cỏ tranh phơi phới. Hoa tranh trắng, mềm mại, ngả nghiêng như một tấm thảm nhưng làm mát mắt hai người. Con đường hẹp len lỏi trong đồng cỏ. Cả hai bước đi, ngập một nứa người dưới đám hoa tranh. Một cái gì nao nức — biết đâu không phải là màu trắng hoa tranh — thẩm sâu vào tâm tưởng, Phương cát giọng :

Tao sẽ sống chung với những người lam lũ. Lát cuối của tao sẽ phát đi những đám cỏ hoang Nguyên ạ, và đào sâu xuống mạch đất. Tao sẽ gieo vào đây những hạt mầm tốt đẹp.

Nguyên lắng nghe lời bạn nói. Giọng nói rõ ràng, quả quyết, từng tiếng một như tiếng nước giọt từ vách đá xuống mặt hồ. Anh hy vọng Phương sẽ «đào sâu xuống mạch đất» và bắt trúng được mạch đó.

Lá tranh chạm vào áo Phương. Anh đê im và lắng nghe tiếng lá cọ vào man áo vải. Một cảm giác hiền hòa, âm ấm len lấn tâm hồn anh. Anh nghĩ đến những lá tranh tằm thường phát phổi trong gió, một ngày mai sẽ khô đi và được người ta cắt lấy để đem về làm nhà, những mái nhà nhỏ nhở, lúp xúp sau bóng tre xanh hoặc một nơi nào đó. Anh vỗ vào vai Nguyên :

— Mày có nghĩ đến những lá tranh trước mặt mày không ? Nó sẽ che mưa nắng cho người dân quê mày ạ. Đời sống của nó tuy có vẻ tầm thường nhưng cao quý và vĩ đại vô cùng.

Nguyên vẫn lắng nghe lời bạn nói, giọng nói say sưa và nồng nhiệt. Len lỏi giữa đồng tranh, anh ngược mắt lên tim trên nền trời một vài đám mây có hình ngọn núi. Bóng mây bớt dần.

Và qua những khe hở của ngàn tranh, anh thấy thoáng hiện bên đường cái quan, từ áo của ai hay trong nắng ấm. Tà áo tháp thoáng bay như một bóng cờ — dáng hơn — một bàn tay vẩy... Một cái gì làm anh hăng hái. Anh giục bạn :

— Ta đi nhanh lên đón nắng !

Nhung Phương vẫn bước đều đều, mặt nhàn ra xa, hai tay lùa vào nhau, siết chặt lại.

— Tao sẽ không đi đón nắng ở phương trời nào cả. Tao sẽ ở đây để nghe mưa gió nghìn dời trên mái rạ và đê nôilên những mưa gió trong lòng người...

THANH THUYỀN

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

TRUYỀN DÀI THỜI THẾ của HÀ PHƯƠNG

XXIV

CHƯA PHẢI THẾ

(15) TRÍCH TRONG HỒI KÝ của CHÀNG

— Bề cho mình hổ giận, những khi nhìn kim giây đồng hồ, đêm từng phút, chực « giờ đến làm việc », chực « giờ đến thảo bǎng », rồi lại tăng lờ chui đầu vào sách báo « học tập » nhưng kỳ thực là cốt chờ cho Ai lên tiếng hỏi mình trước, để cho bao nhiêu giòng chữ nhảy múa lên ở trước mặt mình...

— Nhảy múa như hai cái gót bồ câu của cô Chánh, nhảy múa như mớ tóc uốn cong (phải ! ở giữa trời K. C. này mà người ta phi đê tóc đấy ! Vì người ta là người của Trường Bẩm Thủ đô của « Tu viện chim chóc » — Couvent des Oiseaux, dịch nôm ra thế đấy — , của Đầu Xảo Quốc Tế đâu ở những Cựu Kim Sơn gì ấy từ năm xưa năm xưa.)

— Năm xưa, năm xưa « người ta » đã cùng Hà sống chung với nhau những ngày thơ ấu đầy thơ đầy mong của cái tuổi « thương Tây con, Bẩm con thiếu súc cõi na ăn, và thương Tây bồ, Bẩm mẹ bị lính Nhật bắt nạt » ; sống với nhau ở Huế này, ở Đà-lạt này, rồi lại cả ở bên Tây nữa...

— Ở bên Tây, « người ta » cũng cùng chung một tinh thần dân tộc cực đoan như mình, nên cũng như mình không kèm « chơi » — chơi chơi, và cả chơi thực nữa ấy ! — với Bẩm, người ta không bắt cái thói của mấy ả mắt gốc « gái Việt mà chỉ thích chơi với Tây thôi ! »... Là vì người ta cũng quý phái về lâm hồn như mình...

— Quý phái như mình nên, noblesse oblige (vì danh diện mà !), người ta cũng vào đây « K.C. tôi cùn » cho tụi vỗ sản biết tay là không phải chỉ riêng có bọn vỗ sản là biết chống Đế quốc thực dân phát xít phản động gì gì đó đâu... và dĩ nhiên là cũng như mình người ta nhất định không nhập Đảng...

— Không nhập Đảng nên đời sống người ta có quanh lầm !

— Cố quanh như mình, nên, biện chứng mà nói, người ta phải gấp mình.

— Gấp mình đè mà ca khúc đồng thanh, đồng khí, đồng trí, đồng tâm và nhất là... đồng bệnh.

Bồng bệnh ?

Vì, P. ơi ! P. sướng nhẹ ! Hà đã bảo là chiến lợi phẩm lợt vè tay P. cõi mà : ở giữa sa trường, H. chiến thắng, ấy thế mà, sau khi thu gọn chiến trường rồi thì H. mới bừng con mắt giật, thấy mình tay không...

Thì đây, P. hãy cùng tôi ca khúc khai hoan đi ! Đây, bằng chứng là một lá thư.. tình :

« Thân gửi Anh Hà.
Anh cần dứt khoát trong sự giao dịch, giữa hai ta. Như thế là phải... đạo lâm. Và như thế cũng là điều tôi mong mỏi — nếu chưa phải là đòi hỏi. Vì, anh chắc anh mới hiểu nỗi sao đây là người không còn thè nò yêu được nữa, ấy thế mà trong một tuần nay cả thiên hạ lẫn chính tôi nữa đều thấy là tôi yêu anh đấy.

(Còn tiếp — Xem Bài Mới từ số 101)

— TRANG 34 —

THẾ MỚI PHẢI

TRÍCH TRONG NHẬT KÝ của NÀNG (15)

Nhưng quyết là không phải thế ! Minh không ốm vì ngã nước ! Minh không mê vi hồ ốp !

Minh làm sao ấy !

Không ! Không ! nhất định không phải là minh hoảng hay minh loạn trí. Lúc này minh tĩnh lắm mà.

Thế thi làm sao minh lại... thế này ?

Phải rồi, đã có hai lần minh thấy minh gần như thế này : lần thứ nhất.. đạo ấy minh mới mười một mươi hai... thế mà lúc thấy người ta đốt xác Má... để cho Ba mang nấm tro tàn theo Ba về Nhật... thi ngay cái đám hôm ấy minh cũng đã... gần như thế này ; thế rồi đến lần thứ nhì thi... gần đây lắm... nhầm cái tối hôm sắp di chuyển, anh thương binh Ma-rô-can — cái anh đi nghe minh biểu diễn ca kịch rồi bị cảm ấy mà ! — bị cảm bất tỉnh nhân sự rồi, khi hồi lại, cặp mắt anh niu lấy cặp mắt minh, giữa lúc tay anh lầy bầy truyền một luồng sinh khí mới lạ gì đó không biết vào lán da minh, làm cho minh suốt đêm hôm ấy cũng gần như thế này...

Như thế này... nghĩa là, các d. c. ơi ! cứu tôi với !.. nghĩa là tôi sợ chết !

Phải rồi, tôi sợ chết !

Mà đây không phải là sợ.. cái chết đâu, không ! hàng ngày bao nhiêu người chết vây lấy minh, ở giữa cảnh loạn ly này, cái chết lúc nào chẳng cầm chặc trong tay... thế thi có sợ đây, đích là minh sợ.. minh sợ rồi như Má (không ! mà chết còn được ôm lấy ba mà chết)... minh sợ rồi như anh thương binh Ma-rô-can (cũng không ! anh ta còn được nhìn mắt mình, cầm tay mình cái lúc anh trưởng là anh sắp từ trần)... còn minh đây, sau vụ hỏa vò d.c. liên lạc... mới 19 tuổi... còn tân... chết không có ai vuốt mắt, thi minh đây.. nhỡ minh cũng thế thi .. ba mà ơi ! con chưa muốn chết ! ... con cũng mới có 19 thôi ! và, Hà ơi ! Hà.. tôi cũng còn.. tân !

Hà ơi ! thôi phải rồi, cơn ám ốp vừa rồi đích là có thật... đích là tôi muốn có Hà, tôi muốn Hà nhập vào tôi.. dẽ lờ ra tôi có mắt đi thi tôi đã được sống đầy đủ, sống « thành đôi », sống trọn vẹn, sống.. như Má đã có Ba...

Hà ơi ! đúng thế rồi đấy ! Tôi đã muốn... (mà không phải là « tôi » muốn đâu đấy, các d.c. nhé !) Có « cái gì ấy » ở trong người tôi nó cứ tự nhiên bắt tôi phải nhớ đến Hà, mong có Hà, đợi Hà, ước Hà, suốt từ lúc d.c. liên lạc mắt tích đến giờ...



Khóa dạy hàm thụ

Vô tuyến điện

Lần thứ nhất trên lãnh thổ VIỆT NAM khóa học RÁP và SỬA máy VÔ TUYẾN BIỆN dạy bằng lối HÀM THỤ Bởi vở dễ hiểu bằng Việt-Ngữ. Thực hành đầy đủ như ÁU MỸ. Hết khóa học sẽ phát CẤP BẰNG và được trọng dụng về ngành chuyên môn.

Bộ trưởng đã đào tạo được rất nhiều anh em theo học được kết quả mỹ mãn.

Ghi tên học lúc nào cũng được.

Tại trường có khai giảng khóa :
1-HIỆU THÍNH VIÊN V. T.Đ. H. H.
2-ĐIỆN TÍN VIÊN. 3-RÁP và SỬA máy thanh V.B.T.

Viết thư hỏi học tại trường Chuyên Nghiệp V.T.Đ. LECTASON 278, đường Trưng Nữ Vương (P.Blanchy) Saigon D.T. 22.087



Golden Club

CHÌ CĂN VÀI HỘP
ĐẠI BỒ[®]
NGŨ TẶNG TINH
LA-VẠN-LINH

là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại

Ăn không ngọt, ngủ không yên tối
ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải, đó là
triệu chứng mất sức, yếu tim của ngài !

Chì căn vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh
La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngọt ngủ khoẻ,
mạnh mẽ, hồng hào, vui vẻ tinh thần,
việc làm không biết mệt. Đó là một kết
quả vĩ đại, nhờ đó mà thuốc Đại Bồ
Ngũ Tặng Tinh La Vạn Linh được nỗi
tiếng nhất.

Tổng phát hành
Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON

(Có sẵn bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa)

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục
TẠI NHÀ KHIÊU VŨ
GRAND MONDE

Do cặp tài tử
MARGOT và
CHIWEERTO Trình bày

CHÌ CĂN VÀI HỘP
ĐẠI BỒ[®]
NGŨ TẶNG TINH
LA-VẠN-LINH

là ngài có thể hồng
hào khỏe mạnh
trở lại

Ăn không ngọt, ngủ không yên tối
ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải, đó là
triệu chứng mất sức, yếu tim của ngài !

Chì căn vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh
La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngọt ngủ khoẻ,
mạnh mẽ, hồng hào, vui vẻ tinh thần,
việc làm không biết mệt. Đó là một kết
quả vĩ đại, nhờ đó mà thuốc Đại Bồ
Ngũ Tặng Tinh La Vạn Linh được nỗi
tiếng nhất.

Tổng phát hành
Nhà thuốc LA VẠN LINH
CHOLON

(Có sẵn bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa)

TRẠNH ĐẤT VIỆT

Vé nhiều màu, cỡ 24x32
Ánh loát bên Thụy Sĩ
Họa sĩ LÈ DIỄN, tốt nghiệp trường
Mỹ thuật Giadinhh trình bày

Xuất bản do:
Nhà sách & Nhập cảng
TINH HOA
23 & 25, đại lộ Delanoue — CANTHO
Giá lẻ mỗi tấm 10\$00 — Đã có sẵn
4 kiều
Bán tại các nhà sách, các nơi

Bê, Lu không gửi được thư

(tiếp theo trang 24)

được đâu. Thế ngày mai mà nhận được thư
thì trả lời cho anh chị bết nhá. Đt Hanoi thì
« vui » lắm nhỉ, thế đt bộ à, đt có mồi chán
không ? Hanoi có đồng người, có đẹp như ở
Nam Định không ? Việt thu trả lời nhá... nhận
được thư này hay không, cũng cứ trả lời
nhé... »...

Chúng nó chau đầu nhau lại trên
cái bàn, chốc chốc lại đọc đi đọc lại,
thằng Lu nói chen vào.

— Chị Mai viết lời của em này :

À Hương ơi, con Kí Kí nó chết thì đừng
buồn nữa nhé, đt kí nào bốn con « cún cún »
tý tèo tèo này nó mờ mắt thì Lu bò nèo
« phong bì mà gửi thư » ra nhà Hương, cho
Hương một con nhá. Hương thích con đèn
hay con khoang. Con khoang đẹp hơn, con chớ
ây của Lu nhận phần rồi đây, nó có bốn mắt
cor.

Bé cũng bắt chước Lu đọc cho chị
nó viết :

À Tân ơi, thay ai hay nghịch tình, bắn
súng thì mảnh cát mờ, và viết thư mách chị
Bé, anh Lu « ực » cho một trận nhá. À, con
búp bê có còn nữa không ? Con búp bê của chị,
thằng « chó », Lu nó làm búp đầu rột, tức
tức là ây ».

Thằng Lợi cũng « tham gia ý kiến » :

À Tục ơi, mày già cho tao cái súng cao
xu nhá, đt tao bắn vào đầu thằng Cường
con bác cả Quốc, vì bọn thằng ây hay ăn hiếp
bọn tao lắm ...

Chúng nó viết chậm như rùa, con
Mai mỗi tay kêu inh ôi :

— Thời đt Mai thêm một câu này
nữa thi ký tên nhá.

À, hời thăm chú thím và cả nhà nhá.
Chị chúc các em ăn no chóng nhơn nhá.
Linh, Lợi, Mai, Tuyết, Bé, Lu

ký tên

Thé là xong. Thật là ghê, như thế
« đánh vật » với bức thư. Con Mai
đọc lại cho chúng nó nghe. Chúng nó
ôm nhau cười khoái khoái, tỏ vẻ hài
lòng lắm. Lu ta gật gù cười nhẹ cẩ
răng sún, nó rụt cổ lại :

— Chị Mai có vẽ « văn sĩ » lắm.

Mai đọc xong lườm nó, rồi « câu » nó
một cái nén thận. Thằng Lu xuýt
xoá đánh lảng.

— À đem sang khoe chú Minh đi,
chú Minh mới thật là văn sĩ.

Nó phung phiu :

— Chị không làm « văn sĩ » thì thôi,
dừng có làm bộ cầu người ta đau bỏ
xứ đi ấy.

Cho ra được một « tác phẩm kiệt
tác », chúng nó khoái lắm, chúng kéo
nhau sang nhà chú Minh.

Chú Minh đang cúi đầu cúi cổ lúi
húi viết viết, chúng nó chạy ủa vào,
dứa ôm đầu, dứa bà cổ, giờ 2 là thư
dứa đến tận mắt cho chú nó xem,
khoe khoe « ầm ỹ nỉ non ».

Chúng nó im lặng để chờ... o kia,
xem xong sao chú Minh lại thở dài
nhỉ ?

— Các cháu ạ...

Rồi chú thề nào ấy.., hình như có
con thiêu thân bị quang ánh đèn bay
vào mắt chú để chú dụi dụi mãi làm
hở cả nước mắt.

— Chú buồn à...

Chú Minh ôm riết thằng Lu vào lòng :



— Các cháu ạ, quê chú cảng ở Nam
định đấy.

Thằng Lu vội ngược mắt lên nhìn
chú :

— Ô ẹ, chú cũng khóc thương con
Ki Ki bị chết à ? Chú ạ, con Hương nó
cũng thương nhiều lắm, nó khóc
những mấy hôm cơ (!)

— Các cháu ạ chú khóc cho loài
người rồi cũng chết như con... (!)

Chú này rõ hay, nói vớ vẩn như
« đám » vào tai người ta ấy. Thằng Lợi
hỏi :

— Nay chú ơi, khi nãy cậu cháu bảo
thư này không gửi được có phải
không ?

Chú Minh nhìn ra xa nói nhẹ :

— Nhờ may, nhờ gió gửi đến cho
em các cháu... à nhưng các cháu ạ,
đưa hai bức thư đây cho chú xem
chú sẽ gửi theo « áng văn » trong tập
tiêu thuyết của chú để chú làm dặn
chứng cho thời đại.

Ô hay ! Chú nói gì gi ấy... kỳ cục quá
à ! chú Minh lại định giật lấy hai bức
thư ? !

Không được, chúng nó vội chạy ra
ngoài để về nhà.

Rõ vớ vẩn, sao lại không gửi được
thư ? cứ việc gián tem rồi đem ra
bỏ vào thùng giây thép là đến nơi
chứ gi. Thằng Lu thì thầm :

— Nay, chú Minh là người lớn đấy !
Em thấy người lớn rõ hay diễn, hay
diễn diễn giống nhau... nói những
câu vớ va vớ vẩn.

MINH ĐĂNG KHÁNH
(Sài thành, Hè Ly Cách 34)

An-Khé tản cư

(tiếp theo trang 26)

nghiến ngẫu với muối trùng rất ngọt lành.
Một ông có vẻ đạo mạo, nét mặt đạm chiêu
thờ dài :

— Tôi ở nhà ăn mâm đồng, chén kiều, mà
đến đây phải chịu khổ thế này đây thay ạ !

Vừa nói ông vừa lấy đôi đũa dài không dày
hai ngón tay góp cánh cách vào một chiếc lon
thiếc cũ dùng làm chén.

Bà vợ buôn râu :

— Số e mai một dây không có cơm mà ăn
nữa, chờ mâm với chén mà làm gì !

Tôi lặng thinh, lòng rát rào xúc cảm không
biết an ủi thế nào.

À chưa xong, trời bỗng kéo mây đen rồi
gió quần quật thổi. Nhang cánh phượng vật
vã, lá rụng bay tới bời. Mọi người vội vã dọn
đá lèn hiên trường, nhìn trời nhìn mây lo
lắng. Ông cụ ban nãy chép miệng :

— Thật là « họa vòi đòn chí » !

Từ cây cột vôi bén cạnh buông ra một cầu
than dài não nuốt :

— Khó quá ! Không biết bao giờ mới được
trở về làng : bao giờ mới hết cảnh màn trời
chiểu đất ?

Ngoài xa, phi cơ vẫn tiếp tục nỗi liên con
đường hàng không An khé — Nha trang. Tiếng
động cơ rú lên tiếng hồi nhẹ ghê rợn. Chỗ
chỗ, những đoàn xe nhà binh chạy vùn vụt
qua đường tung bụi mù mờ, mang theo cả
đoàn người lam lũ, mặt mũi bơ phờ, tuyệt
vọng.

Nha trang, hè 1954.
HUYỀN VIỆM

SÔ TAY CHÁNN TRÌ

(Tiếp theo trang 11)

Cộng đồng phòng vệ là danh từ mới mà ý nghĩa cũ.

Mới vì, Mỹ dùng nó để lấy cái thế chung, chó Anh và Pháp (Liên Hiệp Anh và Liên Hiệp Pháp) đã có rủi cuộc còng đồng phòng vệ theo lối của họ.

Đáng thương hại cho Mỹ thay! Có bạn cũng như không, còn thêm bao hại lì khóc.

BÁO PARIS PRESSE L'INTRASIGEANT than phiền rằng mặc dầu chính phủ Pháp ưng giúp đỡ Việt Nam về hai phương diện chính trị và kinh tế để chuẩn bị cuộc tổng đầu phiếu mà Việt Nam còn lôi thôi không muốn, đã làm khó dễ Pháp.

Tội nghiệp thì thôi! Việt Nam có thể đến thế mà dám làm khó dễ à?

Pháp có biết đâu, chính vì làm bạn với Pháp mà Việt Nam có thể chết không kịp trối. Chính vì « đê huè » với Pháp mà dân chúng không vui.

ÔNG TRẦN VĂN ĐỒ, một vị bác sĩ phúc hậu, có thiên tính « đê huè » (hình dung từ đê huè là của một người bạn của ông Đồ) làm ngoại trưởng Việt Nam trong trường hợp đương đầu với những tay cù của khôi Cộng, thật là đáng thương cho ông, mà cũng là đáng lo cho ch. ng. Vì rằng « phật lành » gấp « ma ác » là câu chuyện hung nhiều lành ít.

Nhơn nhác đến chuyện phật lành ma ác, tôi bắt nhớ ông bạn Thàm Hoàng Tín đáo đe, vì một hôm ông kể chuyện ma ác và phật lành rất là lý thú.

Phật lành cũng ở trong con người mà ma ác cũng ở với người. Cho nên các ông thầy tu cố đuổi ma ác, để tiếp phật lành. Thế mà ông Trần Văn Đồ dám đi thăm « ma ác »!

14 JUILLET.— Người Pháp tung bùng múa nhảy. Đầu phó cuối đường, nam thanh nữ tú, gái già gái trẻ, trai dù họng, 50 cô, 60 cô, 18 cô, có dù giải tảng. Họ nhảy khắp cùng.

Ấu cũng là một lối vui, vui một cách hiền lành, lối dân chủ.

Trong lúc ấy Thủ tướng Mendès France uốn ba tắc lưỡi khuyên rũ Ông Foster Dulles.

Trong lúc ấy cả khôi Tây Âu bối rối ôi, lo cho Pháp, sợ Pháp không di về hướng Tây, lại quay xe về phương Đông.

Hương mùa Loạn

(tiếp theo trang 18)

Đông này không phải Đông Ngô, mà là Đông Sô, tức là Sô Viết, nghĩa là không được địa lợi, cũng không có nhơn hòa.

Biết đâu Pháp không tìm thiền thời, theo nhiều ý nghĩa của chữ ấy, trong đó có thời chúng.

HẾT LO ĐỂN MỪNG là lúc chiều 14 Juillet, Pháp mừng lâm vì đã thắng lợi trong cuộc Âu du của ông Dulles, lại còn được tấm lòng lo sợ với Việt Nam.

Báo Le Monde cho rằng Pháp có thể không nặng trí óc vì Việt Nam nữa, bởi vì chính phủ Việt Nam đã chịu các điều khoản « mà Pháp cho là nhận được » (conditions acceptables).

Thế thì còn ai là người dựa Mỹ?

CHỦ QUAN là quan niệm của các phái đoàn ở Genève, và cả Ấn Độ. Chính Pháp là nước biết Việt Nam hơn ai cả, Pháp cũng chủ quan. Người ta thích danh từ dân chủ, coi nó cũng như thuốc tiên có thể chữa mọi chứng bệnh. Trước sức mạnh lấn áp của Nga Hoa Cộng không ai dám nói dân chủ cả, vì sợ mitchens lòn kẽ mạnh. Cái ông Ấn Độ « trung lập » kia cũng nói dân chủ với nước nhỏ mà không dám nói dân chủ với nước mạnh.

Viết trên tàu bay trên đường về Saigon đêm 14 tháng 7.

T.V.A.

NHÀ CHIẾT TỰ HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoán chữ ký được cả ngàn bài thư của các giới gởi về xem và khen tặng.

Dám quả quyết nói thẳng cuộc đời, sang hay hèn, thành công hay thất bại.

NHẬN TRÀ LỜI BẰNG THƠ

Dành riêng cho quý độc giả hưởng giá xem đặc biệt 50 đồng gói bằng bìu phiếu, hoặc đủ số tem 50đ, nộp trong mười ngày quý Ngài sẽ nhận được bản đoán chữ ký.

Địa chỉ :

150/9 Frère Louis—SAIGON

Chú ý, cần viết chữ và cho biết Nam hay Nữ, tuổi, địa chỉ rõ rệt.

Coi giúp cho học sinh 30đ.

Sinh viên được khoa muôn tìm chỗ dạy tư gia.

Viết thư, hoặc hỏi :

Ô. Thông — 173/6B Chasseloup Laubat
SAIGON

Chải GOMFIX

Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội

TRANG 40

Trở lại phần khai đe, ta nhận thấy Mạc Đinh Nhàn đã phản bội con người văn nghệ sĩ tiền bối. Ông đã sáng tác văn nghệ cho mình để thu hưởng, và ông sáng tác để thỏa mãn cho bản thân ông mà thôi. Ông đã tỏ ra vô trách nhiệm trong khi quảng một tác phẩm ra trước dư luận quan chúng. Bằng những đề tài bệnh hoạn, với những vấn đề yếm thê, Mạc Đinh Nhàn đã kéo dài lùi cả kỹ thuật lẫn tư tưởng của thi ca hiện đại về quá vắng khoảng 1935-1932.

Lý thuyết và hành động của Mạc Đinh Nhàn tương phản, đầu voi đuôi chuột. Gần 80 trang giấy chỉ bóc lén toàn « HƯƠNG ÁI ÁN » trên và bìa của một cá nhân nghệ sĩ chiến bại trên tinh trường và trên toàn thể tương lai, sự nghiệp.

DUY SINH
Sài thành « thanh bình
trong ly loạn » 1954

CỨU VĂN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

(TIẾP THEO TRANG 13)

tiễn của họ thuyền).

Cả hai điểm đều lệ thuộc vào một luận thuyết căn bản của Trotsky, là

THUYẾT CÁCH MẠNG THƯỜNG TRỰC

Thuyết đó ra sao? Có hiểu nó thì mới hiểu nỗi tại đâu mà C.N.X.H. đã bị phe phái Staline làm cho sa lầy và doạ lạc đi. Bởi vậy cần phải đi sâu vào một vài chi tiết.

Thuyết C.M.T.T. được ra đời lần thứ nhất ở Genève (Thụy Sĩ) vào khoảng đầu năm 1905, in trong tập sách của Trotsky, do Parvus đề tựa, lấy tên là « Tranh ngày 9 Tháng Giêng ». Thuyết này diễn tả quá trình cách mạng ở trong một nước lạc hậu. Nó đã khơi ra một cuộc thảo luận kéo dài cho tới mãi 1917 giữa ba thái độ: một đảng thi là thái độ của cánh thiểu số (menchéviks), một đảng thi là thái độ của Lénine và của Trotsky, tuy gần nhau nhưng không giống nhau. Tới đầu năm 1917 thì Lénine nhuận chính lại lập trường của mình rồi khuynh theo chủ trương của Trotsky.

Dưới đây là lời biện hộ của Trotsky về đề án của mình :

« Viễn ảnh của cuộc Cách Mạng Thường Trực có thể tóm tắt như sau: sự thành công toàn triệt của cuộc Cách mạng dân chủ ở Nga chẳng tài nào quan niệm được, ngoài hình thức của nền độc tài vô sản, căn cứ trên đám nông dân. Nền độc tài vô sản nhất định sẽ đặt ra cho ta giải quyết không những chỉ là có cáo nhiệm vụ dân chủ, mà lại còn cả các nhiệm vụ X.H.C.N. nữa; đồng thời nó cũng còn thúc đẩy rất mạnh cho đà cách mạng xã hội quốc tế. Riêng chỉ có cuộc đại thắng của vô sản ở Tây phương mới đảm bảo được cho Nga tránh nỗi cái nạn phục tích của tư sản, và giữ gìn được cho Nga có khả năng hoàn thành nỗi công trình xây dựng X.H.C.N thôi. » (1)

Đoạn văn trên đây làm lộ bật hai phần chính trong học thuyết của Trotsky :

a) Một quan niệm về nguồn lý luậtn nội tại của phong trào cách mạng vẫn hăng thúc đẩy phong trào đó xuyên qua cuộc cách mạng dân chủ để tiến tới nền độc tài vô sản;

b) Một quan niệm về mối tương liên quốc tế của các phong trào cách mạng vẫn hăng nối liền mọi tiến bộ của chủ nghĩa Cộng Sản, ở trong toàn bộ của nó, vào với những vụ cướp chính quyền ở các địa phương, và ngược lại, nối liền sự xây dựng X.H.C.N. ở

con 1935; và đối ngoại thi từ bấy đến tận 1948, vẫn phá tan hai quan điểm trên kia của Trotsky để mà thực hiện Đại đoàn kết giai cấp ở toàn thể các dân tộc (hòng lấy lòng Anh và Mỹ), rồi, từ 1948 trở đi thì lại tâ khuynh nghĩa là dùng các nhược điểm của dân tộc để dọa già Anh Mỹ (hòng củng cố việc xây dựng X.H.C.N. ở trong đặc một nước Nga của mình thôi), cho tới bây giờ (tháng bảy 1954) thì lại đang hữu khuynh một lần nữa để mà bắt cả Tầu lắn Việt thi hành « thoả hiệp giai cấp, thoả hiệp dân tộc » với Anh, Mỹ, Pháp — nghĩa là, một lần nữa Đệ Tam Quốc Tế phản bội X.H.C.N. chính thống, để đầu hàng Đế Quốc chủ nghĩa.

Trotsky đã bị giết từ lâu.

Nhưng tư tưởng và hành động của Trotsky vẫn còn là chất men để hun nóng ý thức tranh đấu của lớp lớp chiến sĩ cách mạng X.H.C.N. khiến cho, từ 1948 trở đi, tinh thần cứu vãn X.H.C.N. đã bắt rẽ được vào cả một đảng phái, cả một dân tộc : đó là

Đảng và Nước Cộng Sản Nam-Tư-Lập-Phụ

đang miệt mài hằng hái xây dựng một xã hội mới, hơn nữa xây dựng

Một Nhân bản mới cho loài Người

để chống lại cá nền Nhân bản Đệ Tam Quốc Tế lấn nền Nhân bản Đế quốc chủ nghĩa.

H.V.P.

Kỳ sau :

Thành Tích đầu tiên của nền Nhân Bản Mới

(1) Leon Trotsky: « Ba quan niệm cách mạng », tạp chí Bé Tứ Quốc Tế, số 16-19, tháng Ba và tháng Sáu 1945, trang 54.

(2)

J. Staline: « Lénin và Nguyên lý chủ nghĩa Lénin », xuất bản chử Nga, 1924, trang 40 và tiếp.

Giải đáp thắc mắc

(tiếp theo trang 16)

Nếu ông bạn nỡ mơ tưởng đến nàng mà không hề biết là « hoa kia đã có chủ » thì có thể « tha thứ » được. Bạn chỉ việc trình bày « câu chuyện », rất vui vẻ cho ông bạn rõ. Nếu là bạn tốt thì ông ta sẽ rút lui có trật tự ngay. Hoặc giả nàng đã là « hoàng hậu » của lồng bạn mà lại cũng muốn « ngự trị » trong tim ông kia, thì cái « điều » bắt cả hai tay ấy thuộc về loại « tình nguyên tử » bạn nên « phớt lờ » đi, vì như thế không đáng là một nàng đê dâu. Nhưng hỏi nhỏ bạn nhé, bạn có được yêu, và yêu chắc chắn như cua gạch không đỗ ?

H.V.

— TRANG 41 —

THỜI TIẾN

(tiếp theo trang 5)

tên, kéo cờ nghĩa để chống với giặc... lấy lại được giang sơn cũ, và xây đắp lại nền độc lập cho nước Nam.» (1)

Nghĩa là « bình định » nỗi xã tắc. Ay thế mà... đây!

« Bình định Vương đã hòa với Vương Thông rồi, quân Minh ở Tây Đô và ở các nơi đều giải binh cả, Vương sai Lê Thủ Định, Lê Quang Cảnh và Lê Đức Huy đem tờ biếu và phượng vật sang sứ nhà Minh. »

Nhưng đồ phượng vật là : a) Hai người bằng vàng để thay minh; b) Một lư hương bằng bạc; (1) v.v... và v.v...

Thế đây!

4.- Nguyễn Huệ (1898)

.... đốc quân đánh giặc, áo ngực bảo bị thuốc súng bắn vào den như mực. Đến trưa thì vào thành Thăng Long, sai tướng đem binh đuổi đánh quân nhà Thanh đến cửa Nam Quan. Những dân Tàu ở gần Lạng Sơn sợ khiếp, dân ông đàn bà dắt dìu nhau mà chạy, từ cửa át về mé bắc hơn mấy trăm dặm, tinh khống nghe thấy tiếng một người nào! » (1)

Nghĩa là không còn thể nào... đợi thắng hơn đợi nữa.

Ay thế mà, hời ơi ! hận chưa. Quang Trung đại hào kiệt ? Vì :

« Vua nhà Thanh nghe tin Tân Sĩ Nghĩa bại binh, nổi giận dùng đòn, lập tức giáng chỉ sai quan nội các là Phúc Khương An ra thay Sĩ Nghĩa làm tổng đốc Lưỡng Quảng, đem binh của chín tỉnh, sang kinh lý An Nam.

« Phúc Khương An ra đến Quảng Tây nghe tiếng quân An Nam thế mạnh, trong bụng đã sợ, có ý muốn hòa, bèn sai người đưa thư sang nói việc lợi hại và bảo phải làm biều ta tại đê cho yên việc binh đảo.

« Vua Quang Trung bèn cho người đưa vàng bạc sang đút lót cho Khang An, rồi sai người cháu là Nguyễn Quang Hiền và quan là Vũ Huy Tấn đem đồ công pham sang Yên Kinh vào châu vua nhà Thanh và dang biếu xin phong ». (1)

Trên đây là về thời kỳ Ta trọn tiếp đánh rồi trao tiếp hòa với Tàu. Thị đã thấy hận biết mấy mươi rồi!

Huống chi lại đến lúc Tây và Tàu đánh nhau (ở trên lưng người Việt) rồi lại hòa với nhau (ở trên đầu người Việt) thì còn ức hiếp bao nhiêu nữa chứ !

Thế đây :

1) Pháp cướp Bắc Hà

« qua tay người Tàu ». Vì từ 1851, quân Pháp xâm lăng Việt Nam cho mãi tới 1885, cũng vẫn chưa bình định hẳn được toàn bộ, bởi nỗi cô giận « Cờ Đen » giúp sức V.N. nên:

Hoa ước Thiên Tân...

« Bên Pháp tiếp tục điện tín của trung tướng Brière de l' Ysle đánh vỡ nồi quân Pháp phải bỏ thành Lạng Sơn thì lòng người nào động cả lên, Thủ tướng Jules Ferry phải từ chức. Chính phủ Pháp thấy chiến tranh không lợi, bèn ký tờ giao ước đình chiến với nước Tàu. Rồi một mặt thi truyền lệnh cho sứ thần nước Pháp ở Bắc Kinh là ông Patenotre lập tờ hòa ước với chính phủ Tàu; một mặt thì cho quân sang tiếp ứng Bắc Kỳ và sai trung tướng

Roussel de Courcy làm thống đốc quân dân sự vụ, trung tướng Warnel làm tham mưu trưởng trưởng...

« Chính phủ Tàu thấy sự chiến tranh không có lợi, bèn thuận kí tờ hòa ước, và lập tức sai quân sang Hà Nội truyền lệnh cho quân Tàu phải rút về. Ngày 27 tháng 4 năm Ất dậu (1885) là năm Quang Tự thứ 11, ông Patenotre và ông Lý Hồ Chương ký tờ hòa ước, đạt lược nói rằng nước Tàu nhận cuộc bảo hộ của nước Pháp ở nước Việt Nam, và lại hòa thuận buôn bán như cũ. Nước Pháp thì trả lại các chỗ mà hải quân đã chiếm giữ ở mặt bắc, và thuận bù các khoản tiền binh phí không đòi nữa... » (1)

Ay, chuyền Pháp thuộc lần thứ nhất nguyên ủy là thế đấy.

Thì, chuyền... « Bắc thuộc » (ai tìm được danh từ nào đúng hơn, xin da tạ trước) lần thứ..., mấy này sự thè cung hầu như không khác qua một ly nào cả, khiến cho sau này nếu có sứ giả Trần Trọng... Ngàn nào viết về cuộc chiến tranh... Pháp Hoa (ở trên đất Việt), từ 1947 đến nay, tất cũng sẽ « chép » đúng như lời văn của Trần Trọng Kim vậy

2.-

« HOÀ ƯỚC GIO NEO. — Bên Pháp được tin của đại tướng Navarre đánh vỡ nồi quân Pháp phải bỏ Điện Biên Phủ, thì (v.v...) Thủ tướng Laniel phải từ chức. Chính phủ Pháp

... cho quân sang tiếp ứng Bắc Việt và sai đại tướng Ely... đại tướng Salan...

Tuần lễ trong nước

(tiếp theo trang 4)

200 tu sĩ từ Bắc Việt tàn cư về Saigon

Chiều 15/7, chiếc tàu chở quân độ La Charente của hải quân Pháp tại Viễn Đông đã đưa 200 tu sĩ và nữ tu sĩ. V.N. đến căn cứ hải quân Tam Giang trên sông Saigon.

Truyền đơn rải khắp đô thành

Sáng thứ bảy 17-7 trong nhiều đường phố ở Saigon Chợ Lớn Gia Định có rất nhiều truyền đơn chống chia xé đất nước và đòi gia tăng lương từ chức, đòi lương công chức theo kịp mức giá sinh hoạt.

Sáng hôm 18-7, « Việt Nam phục quốc hội » và nhiều đoàn thể khác có tờ chép một cuộc biểu tình ở Saigon với những biểu ngữ như « Bắc, chống Cộng Sản Nga, Tàu, Tây hòa Âu Mỹ, liên kết bằng hữu Á châu....

Hanoi trong những ngày

18 - 19 - 7 - 54

Tối chủ nhật 18-7-54, các trại nhà binh Pháp đã giới nghiêm. Tất cả binh sĩ đều được giữ lại trong trại. Suốt đêm có nhiều tiếng súng lớn nhỏ dù có nhất là lúc 1 giờ đêm có tiếng súng đại bác ở mạn Bắc Ninh vang vội vội thành phố.

Đêm chủ nhật có nhiều truyền đơn bài Pháp rải trong thành phố.

7 ngày Quốc tế

(Tiếp theo trang 3)

Tuyên cử giữa 20 tháng 7 năm 1955 và 20 tháng 7 năm 1956

Việt Minh muốn rằng cuộc tuyên cử sẽ cử hành trước 31 tháng 12 năm 1955. Pháp muốn cuộc tuyên cử ấy sẽ thi hành một năm sau nghĩa là vào tháng 12 năm 1956. Sau cùng tổng tuyển cử ở Việt Nam được định đoạt giữa 20 tháng 7 năm 1955 và 20 tháng 7 năm 1956. Ngày giờ chắc chắn sẽ được định rõ sau sự thăm dò ý kiến giữa chính phủ Việt Nam và Việt Minh.

Cùng cần có Mỹ cam kết

Có vài trớn lực trong vài giờ sau của cuộc hội nghị. Phái đoàn Cộng sản có sự tuyên bố kết liễu, đoạn cuối dành sự cam kết về thỏa hiệp có 9 cường quốc tham dự hội nghị, trong đó có Mỹ.

Ông Mendès France tướng cũng không vui với việc đánh điện cho Foster Dulles. Hoa thịnh Đốn chưa trả lời.

TÌM EM

— Nguyễn Hữu Tài 31 tuổi, chánh quán phố Đê Tú Nghệ An, từ Vinh vào Saigon tháng 10 năm 1945 (trước học trường Lê Văn).

— Nguyễn Hữu Cát, 25 tuổi chánh quán phố Đê Tú Nghệ An, từ Vinh vào Đồng Hới năm 1949 (trước học trường Nguyễn Công Trứ).

Bạn bè cùng lứa với Tài và Cát, nếu có tin gì kính nhờ cho biết. Trần trọng da tạ trước.

Bà NGUYỄN HỮU DẬU
nhú danh CHẤT
số 67, đường Âm Hôn, 67
HUE

Giá báo Bời Mới

dài hạn ở Nam Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm ...	240

Bưu phiếu xin đề tên:
Ông TRẮC - ANH
Hộp thư 333 - SAIGON

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chúng hay nhút
47 rue Canton-Cholon

NHÀ LÀM NÊM

LIÊN SƠN

được nhiều thợ chuyên môn
đảm nhận:

Nệm giường - nệm divan - nệm ghế và
các thứ niêm kieu mới
Nhận nệm cũ làm lại mới, giá thật rẻ.
Có giá riêng: cho các anh em binh sĩ
dường đường - học đường - nhà bảo
sanh và các nhà đóng giường -
xa gối đến tận nhà.

41 đường Phan Thành Giản (ngã sáu)
SAIGON

Hàng đúc TRÍ-BỘ

Số 87, đường Arras - Saigon - Điện thoại số 21.133

Lãnh đúc, tiện rèn và làm đúc nguội các khí cụ và máy móc
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo - CHOLON

Có nhiều món giải trí khêu lồng hiếu kù tall cát quét khách thành phố



HỘI NGHỊ TRUNG GIA



1.— Hội nghị Trung Gia khai mạc ngày 4-7-1954. Đại tá Lennuyeux cầm đầu phái đoàn Pháp. Trưởng phái đoàn Việt Minh là Thiếu tướng Văn Tiến Dũng. Hình trên đây diễn tả cái bắt tay xã giao của hai trưởng phái đoàn trong buổi khai mạc hội nghị. Chủ ý: trên bàn có trái mèn màu xám. Sĩ quan Việt Minh không mang lon, trên chén mỗ lát của họ chỉ gắn đúc nhất mọt ngôi sao vàng.



2.— Quang cảnh trong phòng hội nghị



Đại tá Lennuyeux lên tiếng trong hội nghị Trung Gia