

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

# ĐỜI MỚI

SỐ 122

Từ 15-7 đến 22-7-54

Nam Việt. . . . . 6 đồng

Trung, Bắc, Miền, Lào . . . 8 đồng

Wasm  
AP 95  
V6  
D64+



Chủ nhiệm  
TRẦN VĂN ÂN

Quản lý  
TRÁC ANH

In tại nhà in  
riêng Đời Mới.  
111 đường Trần  
h. Phố, Chợ Quán

CL  
TRUNG

ĐỜI MỚI NỮ CƯỜI DƯỚI HOA

(Ảnh của Nghiêm Vĩnh Cần)

TẠP CHÍ SỐ IN NHIỀU NHÚT TRONG NƯỚC



# Tuần lễ Trung Quốc

## TIN CHIẾN SỰ

Pháp rút lui khỏi Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Nam Định, Phú Lý.

Đại tướng Paul Ely, tổng ủy kiêm Tổng tư lệnh Đông Dương trước khi lên phi cơ để trở về lại Saigon có tuyên bố :

\* Tôi có trách nhiệm phòng thủ vùng Trung châu. Tôi đã bố trí binh lực để thực hiện cuộc phòng thủ ấy trong những điều kiện thuận lợi nhất.

\* Cuộc hành quân « Auvergne », đã được trù liệu và ổn định từ mấy tuần trước. Hành quân ấy đã có một tánh cách quân sự và không liên quan gì đến những giả thuyết đã đưa ra về ý nghĩa của nó ».

Và trong một cuộc họp báo chí tại tu dinh ở Hanoi, đại tướng Salan tuyên bố :

\* Trong cuộc triệt thoái này, tuy chúng tôi bị thiệt hại nhiều về phương diện tinh thần nhưng về thực tế chúng tôi được nhiều thắng lợi chắc chắn. Cuộc triệt thoái ấy giúp cho chúng tôi có một khí giới lợi hại, có thể khi cần đánh được mạnh hơn và có một vị trí thuận lợi hơn ».

Cuộc rút lui của quân đội Pháp ở vùng Nam Trung Châu cung cấp cho sự bộ phòng của Pháp thêm 20.000 quân sĩ, và một số dụng cụ không lô.

• • • • •

Bộ tư lệnh Pháp tổ chức những cuộc tập trung vũ khí hạng nặng, phi cơ và xe



## Đại ý bài diễn văn của tướng Văn Tiến Dũng

Đại ý bài diễn văn như sau :  
\* Hội nghị này mở ra tại đây thật là có ích lợi. Những cuộc bàn bạc sẽ đến cần phải nhầm vào thực tế và cụ thể.

thiết giáp đè dải phó với cuộc đại tấn công của Việt Minh sắp tới.

\* Ở Trung Việt, quân đội Pháp đã triệt thoái khỏi An Khê.



## Hội nghị Trung Gia đã khai mạc

Hội nghị Trung Gia đã khai mạc vào ngày 4-7. Dưới đây là thành phần của hai phái đoàn Pháp Việt và Việt Minh.

### Thành phần phái đoàn :

#### PHÁP :

Trưởng phái đoàn : Đại tá LENNUYEUX  
Đại biểu và sĩ quan liên lạc :

Trung tá Trần Văn CHÍNH

Trung tá Alain LE RAC

Thiếu tá Antoine SAVANY

Thiếu tá LEFLAHEC

Thiếu tá Ng. Phước ĐÀNG

Đại úy Nguyễn BỬU

Thiếu tá JACQUIN

Thông ngôn : Đại úy LOHMAN

#### VIỆT MINH :

Trưởng phái đoàn : Thiếu tướng Văn Tiến DŨNG

Đại biểu và sĩ quan liên lạc : Đại tá Sông THAO

Đại tá Lê Quang PHAO

Trung tá Lê MINH

Trung tá Nguyễn V. LONG

## Các phái đoàn vũ văn phòng Hội nghị

4 sĩ quan Pháp và 3 sĩ quan V.N. mǎ: quân phục ka ki vàng đi theo đại tá Lennuyoux. 4 sĩ quan V.M. mặc quân phục màu xám xanh cổ đứng di sau Thiếu-tướng Văn Tiến Dũng.

\* Hội nghị này chính là một sự thắng trận của các dân tộc ở B. D. và của nước Pháp dù thành thật muốn đi tới hòa bình. Ở đây, chúng ta sẽ có thể đưa ra nhiều đề nghị giúp ích cho Hội nghị đang nhóm ở Genève vậy ».

Tới phiên đại tá Lennuyoux đứng ra ngồi chờ với một giọng giáo sư, đại ý như sau :

\* Mục đích cuộc hội nghị này là xem xét những vấn đề quân sự mà có thể giải quyết ngay tại chỗ được.

\* Ở đây phái đoàn Pháp không muốn bàn cãi về các vấn đề chính trị là những vấn đề mà có thể vịn vào đó để tuyên truyền. Các vấn đề chính trị sẽ đem ra giải quyết tại Hội nghị Genève ».

## Các nhà viết báo gặp nhau

Tất cả các nhà viết báo Tây phương đều xoắn xít chung quanh phái đoàn V.M.

Trong số các nhà báo Việt Minh có một nhà nhiếp ảnh người Nga.

## Hiến binh Pháp hiệp với quân sĩ V.M. giữ việc canh phòng

\* Các thông tin viên báo chí « Tây Âu » được tự do di lại và tự do mở cuộc di lại trong hai « khu » của Pháp và của V.M. trong làng. Trong hai khu, đều có những chòi canh dựng lên rải rác, mỗi chòi cao 4 thước.

Trong mỗi chòi có hai hiến binh Pháp cao lớn, y phục chỉnh tề, quần sọc, sơ mi, nón đi rừng môi tĩnh, vai khoác tiêu liên, đứng sát cạnh các lính của Việt Minh, bé nhỏ hơn trong bộ binh phục màu xanh lá cây, đội nón ra trận cùng có chung trách nhiệm canh phòng.



## Lễ giao chính quyền cho Tân Thủ Tướng

Theo nghi lễ của chương trình đã định, 10 giờ sáng hôm qua 7-7, tại Thủ tướng Phủ đã cử hành lễ trao quyền giữa Chính phủ cũ và mới. Trong dịp này nguyên Thủ tướng Bùu Lộc và Tân Thủ tướng Ngõ Định Diệm có đọc diễn văn.

## Quân đội Pháp Việt triệt thoái vùng phía Nam Trung châu

Trong tuần này việc quan trọng nhất trong nước là việc rút binh của quân đội Pháp Việt khỏi khu Nam Trung châu.

Ngày 1-7, người lính Pháp sau chót đã ra khỏi Nam Định.

Cuộc dời binh 4 thành phố Phát Diệm, Bùi Chu, Nam Định và Thái Bình cũng như Phủ Lý đã hoàn toàn kết liễu.

Cùng các bạn gởi bài đăng báo. — Tờ soạn tiếc không đủ thì giờ để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu, nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà thề tình cho. Ba tạ.



## UẦN LỄ... giải lao.

Để cho khán giả Năm Châu nghỉ lấy hơi.

Nhưng kỳ thực là để cho các vai trò chính chạy lên, chạy lút ở trong hậu trường:

MỸ thi nhất định nêu Pháp, nói trong tháng tám tới đây, phải khai diễn vở « CỘNG ĐỒNG PHÒNG THỦ CHÂU ÁU ». Mà đã khai diễn là phải cho mìn canh mìn vỡ, nghĩa là phải chuẩn y C.B.P.T.C.Á. — Bằng không thì ông Chủ Rạp kiém chủ két ấy, ông sẽ khóa sô luong lại ngay.

ANH thấy vậy liền ăn miếng trả miếng lập tức nén với thúc ông « điêu thuyền » Nehru phải « hú » làm sao cho được ông « lâ bối » Chu Ân Lai để ông này chấp thuận một thứ hội nghị « CỘNG ĐỒNG PHÒNG THỦ ĐÔNG CHÂU Á » (gồm có những phần đất chưa bị « đồ la hóa » và dĩ nhiên là chưa bị « Cộng Sản hóa » sau khi biết mình đđ nắm chắc được thuộc quốc, nhờ có cuộc phiếm du nữ hoàng Elisabeth II).

Vì chi, trên cựu lục địa, sắp diễn ra hai trò « cộng đồng » đối chơi nhau (kiểu LOCARNO năm 1920, để bảo vệ Tây Âu ; nhưng 1920 giữa mấy cường quốc châu Âu còn cái thế quân bình lực lượng nên mới giữ nỗi Hòa Bình trong 19 năm liền chứ còn nay, bên kia thì ông Nga, bên này thì ông Hoa đang quỷ quyết và tham lam rất mực như vậy thì hối liệu ông Đức ở Tây, ông Án ở Đông này có đổi phô lại nỗi khổng ? mà mưu mè như vậy thì có khác chi trời mè nAMILY cho địch chứ ! ).

PHÁP bị tống... tình tú phia (Mỹ van Cộng đồng Tây Âu ; Anh nèo Cộng đồng Nam Á ; Nga Hoa rù « Cộng đồng phòng thủ (?) Việt Nam » ; Việt Minh mời « Cộng đồng phòng thủ (?) Bắc Việt ; Việt Quốc đòi « Cộng đồng phòng thủ (?) Thủ Thiên) nên đổi lúc « bừng con mắt giật » thấy mình « lầm morraine, tối nambi không ! » nên nhiều chuyển phái hứa thực mang đi với tụi nhân tình phrou kia (khoa chuẩn y C.B.P.T.C.Á, C.B.P.T.... mọi nơi) rồi đổi nỗi thù « Họp Kín » luôn luôn, và đổi ngoại thù lập đường Hàng không Paris — Moscou (đáp tình với Nga), tăng cường Quân đội Viễn chinh để... thoát chặt đáy tình nghĩa với Việt Cộng và Hoa Cộng.

Nga xem về thoái mái lầm nên đắc trí ngồi sáu... râu, nghĩa là lo việc thiên lanh tầm Lénine và Staline, từ Công trường Bô ra... ngoại ô Moscou (chắc đánh ngói đất tốt xưa nay kia cho một vị cha già Dân tộc nào đó « sấp được cháu Trời, theo kế hoạch... trăm tuổi »), giữa lúc cũ Chu Ân Lai đi Quảng Đông gặp Hồ Chí Minh chắc để trao chì thi của Bá chủ cho một chư hầu vờ vĩnh « Ngưng bắn ở Đông Dương ». Và hèm ! hèm ! lấy giọng bão lũ Molotov lại sấp sang Dơ Neo phó hội.

Giữa lúc mấy ông tướng sầm sì, thậm thụi, thập thò với nhau thì mấy ông lính chạy hiệu cũng lóe nhau vào một góc khá sáng sủa để mà bày binh bố trận « chơi » ngầm một vài hoạt cảnh xóm xóm như loại :

NHẤT tái vũ trang, với quân số 440.000 đầu người ;

VIỆT phát triển vée ngoại thương, trong vòng 5 tháng đầu 1954 với con số 626 tàu biển cập bến Sài Gòn (chưa đựng 762.000 tấn hàng) tức là trội hơn thời khoảng kia về năm ngoái những 20%.

Nói các NGÔ ĐÌNH DIỆM thu phong, có vẻ sán lạn vée đạo đức và nghiêm túc trí thức, nếu không thì ít nhất cũng ngang « kíp chính quyền » của hoàng thân Bùu Lộc — hòn, là vì nội các Bùu hoàng vẫn còn có đại diện chính đảng (Đại Việt tham gia) chử nội các Ngõ quân thì tuyệt nhiên không chinh đảng nào cả.

Màn « TRUNG ĐỒNG ĐẠI NÁO », diễn trọn năm giờ đồng hồ liền, có mươi lăm đảo kép thiết mạng giữa đáy đông Israel và Jordanie.

Rút lại tuần lễ vừa qua, chương trình « trung » (Trung gia, ở Việt Nam) đã thay thế cho chương trình « ninh » (nịnh thần, ở Gio Ne) để dáo dàu cho chương trình « phân » (phân quốc sáp) được diễn ra ở khắp mọi nơi rời rạc).

THỂ NHÂN

8 - VII - 54

# Ý VÀ VIỆC



của THIỀN CUÔNG

## ...thứ ba học trò !

Xưa, trong truyện NHỊ ĐỘ MAI, có kể lại vụ thi sinh đón đường đánh quan trường (Lư Kỳ, Hoàng Tung) vì hai gã này đã ám hại người hiền.

Nay, hôm 29-6-54, ở xóm La tinh thành Ba Lê, học sinh kiểm thi sinh Tú Tài đã họp nhau biểu tình thi uy = nghĩa là phản phách = nghe đâu đe phản đối các ngài giám khảo đã số ý ra đầu bài hát búa hòng « trù » thanh niên.

## trật tự

Cái việc Quân đội Pháp rút lui khỏi mấy tỉnh trung châu Bắc Việt rất có trật tự bao nhiêu, thì lại làm cho dư luận thế giới mất... trật tự bấy nhiêu.

Quả có là thế đấy !

Vì Mỹ kêu ầm lên rằng : « Tinh nghĩa Đồng... minh với nhau mà các ông làm những chuyện tay đinh như vậy mà cóc cho mình biết chỉ cù — là nghĩa lý gì ? »

Đè cho ông Pháp trả lời bằng cái... yên lặng,

Và ông Anh thì dí nhiên là... phớt tinh, kiêu... « Yếu cát lỵ » — như thường lệ.



## Sau họ Phan đến họ Trần

Vào khoảng 1924-30, chính giới nước nhà đã vang rền lên toàn cõi « danh tính » của các bậc chí sĩ họ Phan : Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh, Phan Văn Trị, Phan Văn Hùm, Phan Khôi, Phan Bồi, Phan Thành, Phan Anh & chắc chắn là nói riêng cho xứng đáng với mấy cụ Phan Thành Giản, Phan Định Phùng.

Thế rồi băng di đến nay, lại tới thời hối vận của họ Trần. Chắc cũng để cho xứng đáng với danh linh của các cụ Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Trần nhân Tôn, Trần Bình Trọng thế nào ấy, cho nên danh sách của Tân chính phủ vẫn vẫn có tám vị Tòng trưởng thì đã thấy đúng đắn di là một nửa họ Trần rồi (Trần Văn Chương, Trần Văn Đô, Trần Văn Cửu, Trần Văn Bạch) ấy lại chưa kèm mấy ông, cùng họ Trần, như Trung Dũng, Văn Tuyên, Văn Lý, Văn An v.v. và lý do này họ chưa tham gia Nội các họ Ngô.

Thì ra « xuất binh » có khi cũng là nhở ở vận hạn của từng họ đấy.

Chẳng trách được, ở tờ CLIMATS (số 44, 24.30-6-54), cũng lại có một ký giả họ Trần nào đó tán tụng Tân Thủ Tướng, coi ông là món đệ của Saint Just. Và người thường dân đất Việt có kẻ cũng muốn đòi ra thành họ Trần... Trần Như Nhặng, § !

## Thành phần xã hội

Nội các Ngõ Đinh Diệm gồm có :

- 1 Ký giúp : Lê Quang Luật.
- 2 Cựu quan lại : Ngõ Đinh Diệm, Nguyễn Ngọc Thơ, Bùi Văn Thịnh.
- 3 Luật Sư : Trần Văn Chương, Trần Chánh Thành, Lê Ngọc Chẩn.
- 4 Giáo Sư : Nguyễn Dương Đôn, Phạm Duy Khiêm, Nguyễn Văn Thảoi.
- 5 Bác Sĩ : Trần Văn Đô, Nguyễn Tàng Nguyên, Phạm Hữu Chương.
- 6 Ký Sư : Trần Văn Cửu, Trần Văn Bạch, Phan Khắc Suren, Trần Bửu Phương, Hồ Thông Minh.

Đại thè, khuynh về kỹ thuật chuyên môn nhiều hơn là về cách mạng chính trị,

## Chuyện ! Thế nào là loạn ?

Lúc sắp Hòa Bình thì thế nào tinh thế cung... logn nhất.

Đúng vậy thay, lời sấm truyền ấy !

Thì đây ! Ngưng chiến đấu rồi mà quân đội thì giết nhau hàng giờ giờ hết ở Phú Lý (Bắc Việt), ở An khê (Cao nguyên)... còn dân chúng thì chen nhau kéo hàng chục vạn con người về Hà Nội-Hàiphong, đè chồng chất lên nhau, dưới sức nóng 40°.



## Một triệu chứng

Thiên hạ đỗ xô vào « Công an » xin giấy thông hành xuất dương lắp nắp đến nỗi mới đây ông Tổng giám đốc Công An toàn quốc phải nhờ công luận đề cảnh tình những ai « hùn hàng sản, hùn hàng tầm » hãy thử ở lại trong nước mà làm tròn bòn phận người dân lành xem sao.

Thì ra có vô số người đang định thực hành câu ngạn ngữ : « ĂN UỐNG TÌM ĐEN ; ĐÁNH NHAU TÌM ĐI » thế nào ấy !

## Cuống họng của Hoa Nam

Là ở đâu ?

Há không phải là ở trên con đường từ Lao Kay đến Hải Phòng ?

Cho nên quân đội Viễn Chinh Pháp rút về đóng quanh cái ống « thúc quân kiêm huỷ quân » là con đường Quốc Gia số 5 — hè cũng chẳng có gì là lạ cả.

Hay là Người ta nhìn xa mà.

## Con tò vò mà nuôi Con Nhện

« Đến ngày nó lớn, nó quyền quyền nhau di... »

Tò vò ngồi khóc tý ! tý ! tý ! tý ! Nhện ơi ! nhện hối ! nhện di dằng nào ? »

không biết tinh trước nên cứ Ý lại vào người, nhất thiết không chịu gây thù hận thì.. đán lúc Nhện nó lớn nó quyền quyền nhau di, tát tò vò chi còn hai bàn tay trắng, hời không khóc thì làm trò gì khác được nữa, cơ chứ ?



## Đại Cục và Tiều Kế

**T**HIÊN hạ có hạng người rất là tinh ma quý quái về những trò ván vặt ở trên đời, nên dĩ nhiên họ phải thành công ở như những chuyện ván vặt của cuộc đời. Nhưng cũng chỉ ở trong lãnh vực vùn vụn thôi. Vì động đến công việc đại sự, cần đến đại đầm, thì một là họ lạc lõng, hai là họ so với lại ngay, rồi làm không nòi hay không dám làm.

Họ lúu chử chưa khôn.

Họ xạo chử chưa tài.

Họ vào rừng thi chi nhìn và nhớ có tung cây một thời, chử không nhìn và có khi không nhớ đến... rừng nữa.

Họ thuộc vào loại tiều xảo.

Trên trường chính trị, cũng có hạng chiến sĩ cách mạng « tiều xảo » chỉ chăm chú tới thủ đoạn vật để đổi phó với những « vụ » có tính cách nhất thời và địa phương thôi.

Chẳng hạn như lúc này thế giới đang đảo điên vì nạn tranh giành thị trường thương mại kinh tế, giữa hai khối đế quốc cũ (Anh, Mỹ, Pháp, v.v.) và đế quốc thực dân mới (Nga, Hoa, v.v.) thì hạng chiến sĩ tiều xảo với nghiệp răn nghiên lợi, lao mình vào thủ đoạn « thân » phe nọ phe kia, hay « bợ » phe này phe khác để la liếm thử quyền lợi cơm thừa canh cặn, mà thậm chí họ cho là có ích cho thiên hạ lắm ! Chứ nhất định không tài nào họ nghĩ được đến đại cục là tập trung lực lượng vào việc giáo dục và tò chước nhân dân để gầy lấy cái thể lớn, chống lại mối nguy lớn.

Rồi, giữa lúc quốc gia đại biến thi hạng chiến sĩ « tiều xảo » với dòn ngay khả năng vào việc tóm ông lanh tụ này một câu, phinh ông lanh tụ nọ một lời, cũng không ngoài mục đích cố công « vâo vùn mảng vùn của một tần áo đâ đến ngày mây ra rồi », công việc mà riêng họ vẫn cho là ích quốc lợi dân lắm. Chứ tuyệt nhiên không tài nào họ nghĩ được đến đại cục là gầy cái Thể Đại Đoàn Kết, bằng cách đặt một cơ sở Lý Luận và Hành Động chung — nghĩa là dùng một Ý thức hệ, một Lý tưởng — chung cho mọi thành phần lành mạnh trong nước cùng có đất đứng, nghĩa là đất sống.

Rút lại thi, ở đây, lúc này, có thừa chiến sĩ « tiều kẽ »,

Bởi vậy nên mặt trận mới thiếu thống nhất, hàng ngũ mới thiếu chặt chẽ. Bì ròi đây tất nhiên là sẽ di tới cảnh tan rã :

Tiều kẽ làm hại đại cục là thế đấy.

BẤT HỦ



S.O.S

## BÁN đảo chữ S ?

Đã có một thời — nghe đâu là vào cái năm 1945 - 46 gì đó — thiên hạ gọi bán đảo chữ S là bán đảo S... ANG trọng, S... UNG sướng... Sau ngót một thế kỷ, bán đảo chữ S đã là bán đảo... So rụi, Sui quay !

Thế rồi, thời thế biến thiên, mười năm qua, thì bảy giờ bán đảo chữ S lại hóa ra bán đảo SƠ SAC, gọn hơn, đó là bán đảo SƠ !

Sợ dù mọi sự :

Sợ chiến tranh với đôi, khát, chết cháy, nhục nhã, ly tán... .

Sợ dù mọi người : ai là giặc ? ai là quan ? ai là thân ? ai là thù ?...

Sợ dù mầu da, mầu cờ : trắng, đen, vàng, đỏ...

Sợ dù mọi chuyện : loạn lạc, hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, quân chủ, độc tài, giải phóng...

Sợ dù mọi mặt : văn hóa, kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội...

Sợ dù mọi cảnh : « KHÓ LO GIỮ ĐẦU. GIẦU LO GIỮ CỦA »; Thân Cộng sợ không thân Cộng, không thân Cộng sợ thân Cộng. Quốc gia sợ Quốc tế, Quốc tế sợ Quốc gia...

Sợ dù mọi đường : Nam sợ Bắc, Bắc sợ Tây, Tây sợ Đông, Đông sợ Nam...

Sợ dù mọi nơi : hợp nhất thì sợ xích hóa, phân tán lại sợ thực dân ; đi với « Dân chủ cũ » thì sợ mất nước, đi với « Dân chủ mới » lại sợ mất nòi...

Sợ lung tung, sợ quanh, sợ quẩn, sợ chung thân, sợ mán kiếp : Viêt Nam sợ « chiến lược bao vây Đông Nam Châu Á »; ra Bắc sợ « chiến thuật nguyên tử tiêu thổ »; sang Tây sợ « tự do quá trớn »; sang Mỹ sợ « tư bản độc tôn »; lên tinh sợ... tống tinh ; về quê sợ... tổng tiễn.

Chú S ơi ! dân chúng Việt Nam « S... o... nặng mi lá » !

S = S.O.S = sợ ơi sợ !

Chuồng bao trướng



Nhà bán Kiến thuốc  
Chuyên Môn  
**PTIQUE SCIENTIFIQUE**  
**LUNETTERIE**  
12. PHAN THANH GIÂN SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

Giúp cho giày quý Bà mới mài  
**Phấn HẢI QUANG**  
trắng, mịn không dính quần áo.

**HÀNG**  
**HƯNG LỢI**  
xuất—nhập cảng  
vận tải, khai quan thuế  
72, đường Lefèvre — Saigon  
cần thận, mau chóng, giá rẻ

Chải Brillantine  
**B O B E L**  
Tức là xúc dầu thơm  
thứ quý nhứt

Đại tiệc lẩu  
**SOAI KINH LAM**

496, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone № 169  
**PHÒNG RỘNG RÁI. MÁT MẺ ĐẶC BIỆT**  
**CHIẾU ĐÁI ĂN CĂN**

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lẩu bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :  
**Grand Restaurant SOAI KINH LAM**  
496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS  
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Chải GOMFIX  
Bạn đẽ thêm và dẽ tăm gội



Mỗi gia đình sáng suốt  
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

**BEKINAN Tiên**

(Euquinine activee)  
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu  
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

**LONKINAN Tiên**

(Quinine activee)  
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu  
Trị ban nóng và rét rất hay  
Hygiène --- Santé --- Qualité

**Pharmacie Tiên**

98, Bd. Bonard — SAIGON

**VIỆT NAM BỊ QUA PHẦN** là việc đương tiền hành. Tập hợp các khu Việt quốc và Việt cộng sẽ đẽ ra vấn đề quốc gia Việt Nam không theo Trung Hoa và Việt Nam về với Nga Hoa.

Nhung, đừng tưởng dẽ. Việt Minh có lâm ngón chánh trị cao thâm rất đáng sợ. Họ sẽ lên tiếng với quốc dân đồng bào rằng họ đòi thống nhứt, họ không Cộng, chỉ mượn thể Nga Hoa mà thôi.

Họ (Việt Minh) sẽ đòi giải quyết các vấn đề chánh trị Việt Nam, giữa Việt Nam và với Pháp. Họ sẽ đòi tống đầu phiếu để thành lập một chánh phủ cho « toàn dân Việt Nam ».

Trên danh từ nghe rất hay, rất hữu lý. Trên thực tế là thiết lập chế độ đảng trị như ở Balan, Tiệp khắc, như Trung Hoa vậy, để trả nêu một chí bộ (toàn quốc Việt Nam) của Trung Hoa.

Chánh phủ toàn dân phải là chánh phủ dân chủ. Làm thế nào được sự phát biều ý chí lành mạnh của toàn dân trong hiện tình Việt Nam ?

Các nhà ái quốc Việt Nam, chủ trương bảo tồn tổ quốc, lấy quốc gia dân tộc làm đơn vị hòa bình, nghĩ sao ?

\*\*  
**ỦY BAN QUỐC TẾ KIÈM SOÁT ĐỊNH CHIẾN** sẽ là Ấn độ, Tích Lan, Miền điện, một nước Cộng Sản và Na Uy.

Ta (Việt Nam) chỉ còn có Na Uy là có thiện cảm đối với phe « không cộng sản » chứ Ấn độ thì rồi, đã bắt tay Trung Cộng, tức là gián tiếp bắt tay Việt Minh. Miền Điện cũng thế. Tích Lan là bàn tay lùng khùng.

Như vậy, là Việt Nam tiến trên con đường thua tới mồi.

Lại thêm, lầm óc trí thức, luận, luận và luận trong phòng, không thực tế chút nào !

\*\*  
**CỘ LẬP HÓA MỸ** Anh và Pháp đã



THƯA SỔ THỜI GIAN (trích báo Manchester Guardian London)

ĐỜI MỚI số 122

# SỔ TAY CHÁNH TRỊ

của TRẦN VĂN ÂN

châu).

— Cần phòng thủ Đ.N.A., nhưng chờ Mendès France thí nghiệm biện pháp hòa bình.

Có thể, mà Anh vẫn giữ ý định lập « hiệp ước Locarno » Á châu, nghĩa là hòa với các nước Cộng trong cái thế thua, đẽ rồi . . .

Anh đều lầm. Cũng dễ hiểu cho Anh, chỉ đọc lịch sử Anh là hiểu Hiểu rằng Anh đánh giặc không mất người, không mất tiền của. Giữ hòa bình ấy lợi về mình, chết ai trời kệ.

Nhung, phen này để quốc Nga không như để quốc trước đó nhé ? Liệu có tồn tại mà thù lợi chăng ?

\*\*  
**HOA-ẤN** chạy đua thủ huề, nghĩa là đê huề trên đầu các nước nhỏ.

Ấn Độ, tự hào trung lập, muốn làm nước đản anh đẽ che chở các nước nhỏ ở Đông Á, rồi lại bắt tay Trung Cộng là một nước bá chủ ở Đông Á.

Thôi thì, từ rày xin đừng lén mặt đản anh nhé ?

Mà còn muôn, thì phải xử sự thế nào kia chớ.

Ai ai cũng nhìn về Ấn độ. Sao mà anh că lếu thế ?

\*\*  
**S.O.S. TỰ CỨU.** Báo Figaro ngày 28 tháng 6, nơi bài xã luận, tựa đề « 15 năm trước... cứu nhau », nhắc lại sau khi Munich các nước dân chủ đều an trí đã có hòa bình. Nhưng, đến chừng Tiệp khắc bị « thát cổ », ông Benes kêu trời, họ ré lên, tự hỏi « làm sao cứu vãn hòa bình khôi phái qui gốc trước Hitler ».

Lùi trước sự tấn công chiếm đoạt Tiệp khắc, phe đồng minh bị bắt buộc khai chiến với Đức, sau khi Bá lan bị xâm lược.

Báo Figaro dẫn tới tình trạng ngày nay 15 năm sau vụ Munich Âu châu, rồi kết mà không kết :

« Nêu chúng ta, Pháp, đứng cô độc, thì rồi dài nước Pháp. Chỉ có hiệp ước thực sự giữa nước mạnh. Chỉ có thể liên minh giữa nước mạnh. Bỏ đồng minh, nước Pháp không còn ».

Còn thêm :

« Sẽ có người Pháp tốt lành, nhún vai, bảo : chúng người mù vì quá chống cộng.

« Phải. Mù vì sự thật sáng mù người. Đối với Pháp không có hại nguy cơ. Chỉ có một, không có hai đe dọa. Chỉ có một, Chỉ có Cộng Sản.

(Viết tại Paris ngày 29-6-54)

# ĐỌC KHẨU CÁC BÁO NGOẠI QUỐC

## Giặt quần áo không lấy tiền

Tại Anh, quảng cáo cho những tiệm giặt mới khai trương, họ giặt không lấy tiền cho những cặp vợ chồng mới cưới.

Nhưng trong thời gian 3 tháng, số tiền giặt không được quá 1.000 quan mỗi tuần.

(Echos Paris)

## Tại Cao Ly, mỗi người lính Mỹ dùng 50.000 viên đạn mỗi ngày

Bộ binh Mỹ tại T.T. cho biết một tên lính tiêu thụ trung bình 50.000 viên đạn trong một ngày. Thật là một kỷ lục trong mọi cuộc chiến tranh. Thời nam bắc phân tranh giữa nam Mỹ và bắc Mỹ (1863) trong một trận giao tranh kịch liệt mỗi người bộ binh chỉ tiêu thụ độ 208 viên đạn.

(New York Herald Tribune)

## Tiếng « Hòa bình » được nhắc đến 300.000 lần tại Liên hiệp Quốc

Từ năm 1945 đến 1953, tại Liên hiệp Quốc các diễn già đã nhắc tới 300.000 lần hai tiếng « hòa bình » trên diễn đàn cùng thời gian ấy, bộ cổ văn an ninh hợp với 646 lần.

Cuộc định chiến ở Triều Tiên đã phải triệu tập 375 phiên họp và nhắc đến cả thấy 48 triệu lần hai tiếng « Hòa bình ». Vấn đề « Đức » cũng tồn nhiều nước họp làm, từ 1945 đến 53 đã triệu tập 1080 phiên họp và nói tới 43 triệu tiếng « hòa bình » và, nếu tính cả đến kỳ họp thứ nhất, họ phải dùng đến 50 triệu lần hai tiếng « Hòa bình »

## « Ông ăn chà, bà ăn nem »



(Chồng không biết vợ đang đi với trai)  
Chỗ ngồi ấy tốt lắm, nhưng rất tiếc hình như vợ tôi lại ngồi đấy.

Nhưng hỡi ôi ! « Hòa bình » chẳng thấy đâu cả.

(Stuttgarter Zeitung Stuttgart)

## Lò nướng bằng điện

Lò nướng điện vừa mới được đem thử nghiệm.

— Bánh ngọt sẽ chín trong 3 phút.

— Khoai tây 5 phút.

— Gà nhồi 4 giờ.

Máy nướng này có một ống « magnéton » có thể thâm súc nóng xuyên qua các thức ăn.

(Les Echos Paris)

## Nghiệm thuốc lá đều bị tồn thọ

Theo bản thống kê 5 năm số người nghiện thuốc lá chết gấp đôi so với người không nghiện.

— Từ 50 tuổi chết quá gấp đôi so với người không nghiện.

— 50% bị chưng ngừng tim.

— Nghiện nặng, đa số chết về bệnh ung thư và bệnh đau phổi.

(Manchester Guardian)

## Phải giangi giày thép gai quanh pho tượng của vị anh hùng Guidarello Guidarelli

Tensing, người đã chiến thắng ngọn núi Everest vừa đến Thụy Sĩ để theo một lớp học về nghề dẫn đường trên những núi cao.

## Biểu tình thân Hitler

Ở Charlottenberg, trong khu vực Anh kiểm soát, có 5 thành niên từ 17 đến 18 tuổi đã tông hoa ở nơi mà tay sai của Hitler là Hans Eberhard Matkowskii, Sturmfrau de So bị ám sát vào ngày 30 tháng 1 năm 1933, ngày Hitler nắm chính quyền.

## Những bệnh do bom nguyên tử gây ra

Tại Genève, trong cuộc hội họp hàng thập tự 14 nhà bác học quốc tế đến nghe giáo sư Masao Tsuzuki ở Tokio nói về những thứ bệnh do bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, đã gây ra.

Giáo sư Tsuzuki tóm tắt sir nhân xét của 500 y sĩ nói về các chứng bệnh này.

Những người sống sót tìm thấy trong đường lối 2 cây số đường đều cảm thấy mỏi mệt, đầu nồng klo tiêu, mắt kêu máng, răng gãy, tóc rụng. Trẻ con thì chậm lớn ; có một điều là nhất là tại Hiroshima và Nagasaki phần đông dân là sinh gái nhiều hơn trai.

(Elles et Eux)

## Dàn bà hay có tinh báo thù

Phỏng theo cuộc tuyển lựa đào phủ thủ, số dàn bà đệ đơn nhiều hơn dàn ông vì muốn thỏa mãn tinh báo thù. Họ bị dàn ông phu bạc, nhưng cuộc lựa chọn này chỉ dàn ông mới được thâu nhận thôi.

ĐỜI MỚI số 122

là Porfirio Rubirosa hiện đương đi du lịch Âu Châu với Zsa-Zsa Gabor.

Barbara Hutton năm nay 41 tuổi, từ Madrid đến Tanger, nơi đây bà có một biệt thự 75.000 mỹ kim (hơn 26 triệu quan). Xong bà sẽ quay về nước Pháp.

## Vô tuyển truyền hình bằng màu

Một công ty ở Anh đã đảm đương về việc sáng chế những dụng cụ cần thiết trong việc vô tuyến truyền hình bằng màu.

Chủ tịch của công ty tuyên bố chỉ trong vài năm nữa, vô tuyến truyền hình bằng màu sẽ được thực hiện.



Tensing, người đã chiến thắng ngọn núi Everest vừa đến Thụy Sĩ để theo một lớp học về nghề dẫn đường trên những núi cao.

## Biểu tình thân Hitler

Ở Charlottenberg, trong khu vực Anh kiểm soát, có 5 thành niên từ 17 đến 18 tuổi đã tông hoa ở nơi mà tay sai của Hitler là Hans Eberhard Matkowskii, Sturmfrau de So bị ám sát vào ngày 30 tháng 1 năm 1933, ngày Hitler nắm chính quyền.

## Những bệnh do bom nguyên tử gây ra

Tại Genève, trong cuộc hội họp hàng thập tự 14 nhà bác học quốc tế đến nghe giáo sư Masao Tsuzuki ở Tokio nói về những thứ bệnh do bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, đã gây ra.

Giáo sư Tsuzuki tóm tắt sir nhân xét của 500 y sĩ nói về các chứng bệnh này.

Những người sống sót tìm thấy trong đường lối 2 cây số đường đều cảm thấy mỏi mệt, đầu nồng klo tiêu, mắt kêu máng, răng gãy, tóc rụng. Trẻ con thì chậm lớn ; có một điều là nhất là tại Hiroshima và Nagasaki phần đông dân là sinh gái nhiều hơn trai.

(Elles et Eux)

## Dàn bà hay có tinh báo thù

Phỏng theo cuộc tuyển lựa đào phủ thủ, số dàn bà đệ đơn nhiều hơn dàn ông vì muốn thỏa mãn tinh báo thù. Họ bị dàn ông phu bạc, nhưng cuộc lựa chọn này chỉ dàn ông mới được thâu nhận thôi.

ĐỜI MỚI số 122

## Nhân Bản Mới

★ Hà Việt Phương ★

## Nhân Bản Mới

II

# CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

## SÀ LẦY

cho các từng lớp thống trị rồi, chúng hết năng lực cấp tiến, hết vai trò cách mạng rồi : chúng đã bị « mõ mi hoa » nghĩa là hóa thành những « xác ướp » rồi, tuy thơm thi thơm thật, quý thi quý thật nhưng không ít thi tài đều vô dụng cho bước phát triển của Nhân loại, nhất là là đề tranh đấu với những học thuyết mới lạ, như

### Xã hội chủ nghĩa

chẳng hạn.

Quả thực là có thể.

Thì đây, suốt từ khoảng nửa sau t.k. XIX tới khoảng phần tư đầu tiên của t.k. XX, phải đương đầu với C.N.X.H. Khoa học của Mác Äng ghen, bao nhiêu các « xác ướp » kia đã thi nhau mà rã rời,

### Nhưng,

giữa lúc nhân loại

ngược mắt lên chào đón nguồn gió

Mác Xít thi,

đánh pháo ! một cái, thiên hạ ngao ngán thở hắt ra mà than rằng :

### CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CÚNG THÀNH XÁC ƯỚP MẤT RỒI !

Là vì sao vậy ?

— Là vì Học thuyết Xã Hội, sau khi thành Chủ nghĩa Xã Hội đề tranh đấu thi đã dần dần hóa ra giáo lý, nhằm lúc cướp được chính quyền ở Nga, cũng như sau đây nhoai lên ghế thống trị ở Tàu, ở Việt.

Thực vậy.

Hãy khoan bàn về chỗ « miễn cưỡng »

— nghĩa là trái hẳn với chủ trương của Marx — khi Lénine làm Cách Mạng và sản 1917 (thực hiện xã hội Chủ Nghĩa trong địa hạt chính trị và xã hội ở Nga), hay khi Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh áp dụng chế độ, gọi là Cộng Sản ở Trung Hoa và ở Việt Nam, là ba nơi mà theo « Kinh điển Mác xít » thì « chưa đủ hạ tầng cơ sở về kinh tế kỹ nghệ để xây dựng thương天堂 kiến thiết về mọi mặt chính trị, quân sự, văn hóa theo X.H.C.N. ».

Đây hãy tạm cho chiến lược « đặt

pháo dài C.N.X.H. ở nút yếu nhất của vòng xích tư bản chủ nghĩa » (tức là ở Nga) là đúng đì nữa thi, bởi những lẽ gì mà bắt đầu từ 1924-25 trở đi C.N.X.H. đã bị sa lầy trong trạng huống bất động (immobilisme) ?

### Bởi những lẽ gì ?

Trước hết là bởi các tay lãnh tụ thế chân Lénine đã điều khiển bộ máy Đoàn thề (là Đảng Cộng sản đệ tam) ở Nga sô, đứng đầu có Stalin, đều là những tay cán bộ chiến sĩ (partisan militent).

### Vụ Hành động

nhiều hơn là Lý Luận, cho nên một mặt thi xếp xô tất cả Kinh Luật Luận của C.N.X.H., một mặt thi trâ sát tất cả lớp cán bộ giác ngộ (partisan convincer) xưa rày vẫn « nắm vững đường lối của Đảng », vì chính họ là những lý thuyết gia chính thống tiếp tục và phát triển chủ nghĩa của Mác (họ đây là Boukharine, là Zinoviev, là Kamenev, là Radek, v.v.... và nhất là Leon Trotsky).

Thế rồi, cứ đứng — hay là cứ chết... đứng — trên mảnh đất Thục Hành, Stalin và đồng hội đã sao lăng hán khía Lý thuyết cản bản của Marx Engels (nghĩa là rời bỏ Nguyên Tắc X.H.C.N.) rồi bởi trong mớ chiến lược, chiến thuật và chiến sách Hành động của Lénine (đã « miễn cưỡng » thử thách vào cuộc Cách Mạng 1917) ra lấy toàn những thủ đoạn vặt, đề cố giữ vững lấy một chế độ, không còn qua chút chihilism sắc X.H.C.N. nữa.

### Bằng chứng :

#### 1.— Phản bội nguyên tắc chính của C.N.X.H. là luật biến chứng duy vật

Ở chỗ cho xã hội loài người tiến đến chế độ « xây dựng C.N.X.H. ở một quốc gia » — chủ nghĩa (!) Sít ta lin — thì phải tạm ngừng lại đó (chính sách giai đoạn mà !) giữa lúc theo luật biến chứng duy vật thi xã hội loài người phải cùng thực tế khách quan mà luôn luôn biến chuyển (Cách mạng thường trực, hiều theo nghĩa rộng).

#### 2.— Phản bội chủ trương căn bản của Marx là « có cơ sở kinh tế kỹ nghệ mới xây dựng nội X.H.C.N. »

(Chủ trương này đã bị Lénine  
(đọc tiếp trang 30))

13

Cũng lớn bằng nước Anh, dân cư chừng 3 triệu, giòng dõi dân da đỏ, Guatemala trước cuộc cách mạng cũng đã nổi tiếng ở Mỹ Châu: lâm nát lúa, lâm cảnh ngoạn mục, nhiều khai thác mỏ thuật của dân da đỏ ở Tây ban Nha, sản xuất lâm cà phê, nhện, dâu và chuối, nhát là chuối.

Guatemala cũng là một xứ sản xuất nhiều thứ trái cây chất chua (600.000 kilô), sau Mè tây cơ, cũng là xứ sản xuất nhiều nhút để làm chewing-gum (40.000 tạ).

Nhưng hai sản phẩm đó cũng không giá trị lâm nát số sản xuất cảng cung chỉ lên có 2% mà thôi.

Chuối, thuộc về một Công ty Bắc Mỹ « United fruit » lên đến 20% số sản xuất cảng, không đem lợi gì cho Quốc gia, nếu có lợi thì trong số 600.000 mỹ kim chỉ mất 20 triệu chỉ phí về tiền lương và công việc. Đầu đại do Công ty « United fruit » chiếm 250.000 mẫu (65% hơn số đất trồng vải cà phê). Trong số 70 tý quan, số vốn chi tiêu về trồng chuối rất nhát, số vốn bỏ vào ngành hỏa xa, vào hải cảng Puerto Barrios và San José, vào sở giày thép, sở điện, các trục giao thông, mà hằng United Fruit kiểm soát gần hết.

Muốn tránh sự kiểm soát đó, chính phủ Guatemala lập đường sá riêng, con đường đầu tiên nối liền kinh đô đến hải cảng San Toma. Đại tá Jacobo Arbenz lãnh đạo chính phủ có các đảng xã hội và tự do cộng tác. Sự hợp tác thiên về tất cả kiểm soát 56 ghế ở nghị viện. Cộng sản (chính thức bị cấm) giữ 4 ghế dưới nhân hiệu « lao động » nhưng chỉ huy nghiệp đoàn lớn nhất trong nước.

**T**HÚ sáu 18 tháng 6, còi ở bến tàu Puerto-Barrios, một thành phố thứ hai ở Guatemala ngó mặt ra Đại Tây Dương vừa rít lên báo hiệu giờ nghỉ trưa. Ánh nắng nung nấu vừa đốt khô những con đường uất đắng trong trận mưa rào tối qua. Những người da đen, minh láng mướt, áo quần rách rưới, đi chân không, lững thingo bước..

Một đoàn va gông chở hàng hóa lần theo thung lũng Motagua, di về hướng Guatemala City, từ rừng cẩm đến hồ Izabal, nơi đây hàng năm có từng triệu người dân Mỹ đến ngoạn cảnh.

Hai phi cơ phóng pháo P.47, (của Mỹ chế tạo) nghiêm cánh, từ biển bay vào, đâm đầu xuống đoàn tàu, xả liên thanh, rồi thả một chuỗi bom xuống cầu Gualan. Cùng lúc ấy, một hạm đội nhỏ có trí đại bác cập bến Puerto-Barrios. Một ngàn lính, quân phục dị kỳ, mang băng xanh có nồi lén một cây gươm, một đấu chử thập và châm ngự: «Chúa và Danh dự», bước lên bến, đi tới một kho đạn để nhận khi cũ. Giây điện thoại và giây thép bị phá. Ngòi lửa chiến tranh ở Guatemala bùng nổ.

Kinh đô chưa hay biết gì cả. 12 giờ sau nghĩa là vào lúc 23 giờ 47 phút,

# TÌM HIỂU NỘI CHIẾN VỪA

người ta mới nhận thấy rằng, lần đảo chính thứ 36 đã nổ bùng.

Lực lượng hiện có: 6.000 người, 12 phi cơ trong quân đội chính quy, bên xâm lăng có 5.000 và 16 phi cơ. Đối với một cuộc gây hấn thế giới, đây chỉ là một cuộc chiến tranh tảo thanh nhỏ thôi. Nhưng đối với Guatemala, đây là một bí kíp đâm máu trong lịch sử của họ nếu như họ không chặn đứng được làn sóng xâm lăng nội trong 48 giờ. Tông trưởng ngoại giao Toriello lập tức kêu gọi đến hội đồng an ninh L.H.Q. Toriello không nghĩ gì ở cuộc xâm lăng này nữa. Dân Guatemala bị cầm tù cũng chỉ có một ngàn thôi. Ấy là nói con số gồm cả trẻ em và phụ nữ, phe xâm lăng đưa ra con số 5.000. Năm ngàn ấy ở đâu? Toriello cho đó là bọn đánh thuê.

Ông thảo đơn định điện cho đại sứ của Guatemala ở Hoa thịnh Đốn đề nhờ chuyển cho L.H.Q. Nhưng đường giày thép không còn nữa. Đường điện thoại cũng không. Và đường xe lửa, 24 giờ sau, Hoa thịnh Đốn mới nhận được tin. Có những bàn tay bí mật làm tê liệt những nơi đầu não của chính phủ. Toriello lại thấy ám ảnh cơn ác mộng cách đây bốn năm.

Đã xảy ra chuyện gì? Lại phải ngược thời gian 80 năm nữa mới biết được:

Vào năm 1871, một chiếc tàu Mỹ lần đầu tiên chở về nước Mỹ 85 tấn chuối hải ở Jamaïque. Việc làm này xem ra có lợi lâm. Chủ chiếc tàu là Lorenzo Baker cùng 9 người kinh doanh hòn vốn lập ra một hội lấy tên « Boston Fruit company » với số vốn có vài



ĐỜI MỚI số 122

# XÂY RA Ở GUATEMALA

Quốc gia Guatemala: Công ty giữ độc quyền chuyên chở trên đường bộ, đường xe lửa, trên sông, độc quyền nhà giày thép, đường giày thép và điện thoại, các nhà máy điện, tất cả các hải cảng, chiến thuyền thương mại của quốc gia. Họ có đội cảnh binh riêng, dùng đến 35.000 nhân công canh nông khai khẩn 1 phần 10 đất đai trong nước, lại còn một số đất hoang dã trữ nữa.

Chính phủ vẫn tồn tại, Công ty U.F. Co cai quản. Công ty nắm lấy quyền hành thật sự và người ta nói « Công ty United fruit mua chuối với giá cao và mua các chánh trị giá rất hạ »

Những chánh trị giá nào? Năm 1925, tổng thống là Estrada Cabrera, một đại tướng mù chữ. Ông chẳng biết làm gì hơn là thi hành những lời người ta nhắc ông làm. Ông giao cho Công ty U.F. Co 250.000 mẫu đất. Kế vị đại tướng là đại tướng Ubico lên nắm quyền hành vào năm 1930, trị vì luôn 14 năm. Trong thời kỳ ông nắm chánh quyền, ông chỉ dựng lên có một trường học mặc dù dân số tăng mỗi năm là 5%, mục sinh sản dừng vào hàng nhất thế giới. Dân số tăng lên 790.000 người. Họ cũng mù chữ như « đại tướng » Cabrera. Việc nhập cảng sách báo hoàn toàn bị cấm.

Năm 1944, sinh viên và là những bộ trưởng tương lai của Guatemala học kinh tế chính trị theo tài liệu của Charles Gide, ngoài ra không có tài liệu gì thêm.

Tiếng « thợ » (obrero) không được dùng trong nền học chánh và trên báo chí vì tiếng ấy có âm vọng cách mạng. Phải nói tiếng « thợ » ra tiếng « lao động » (trabajador). Lương俸 mỗi ngày là 20 xu, tức 70 quan 3 phần tư đất thuộc về 2% dân chúng.

Năm 1944, quân đội đồng minh tiến mạnh trên khắp mặt trận. Ở Mỹ được ban hành khẩu hiệu: « Vận động chống phát xít ». Ở Tây Ban Nha, Franco hấp hối. Các nước Cộng hòa Nam Mỹ đều tham chiến. Roosevelt thi hành một chánh sách mới với Mỹ Châu.

Hoạt động của công ty U.F. Co được Hoa thịnh Đốn kiểm soát chặt chẽ. Chính là lúc một số sĩ quan trẻ tuổi muôn làm một cuộn đảo chính sau 180 ngày gieo náo động, những

sĩ quan trẻ tuổi ấy đi về Buenos-Aires tìm ông thầy tinh thần của họ, giáo sư Juan-José Arevalo.

Arevalo bị đưa sang Argentine từ 20 năm nay đồng ý tổ chức một cuộc « cách mạng dân chủ » như trường hợp một quốc gia tư sản ở thế kỷ thứ 20 mà không phải một quốc gia phong kiến ở thế kỷ thứ 17. Trước hết là tự do. Không cầm một cuộc vận động chính trị nào dầu biết là thiên hữu hay khuynh tả. Arevalo không chủ trương dùng vũ lực với ai tất cả, với cả những người chống với đạo luật của ông đặt ra và đã dùng cả đến chính sách bạo động chống ông.

Kết quả: 29 vụ phản nghịch chống Arevalo. Arevalo không tuyên án tử hình một ai cả. Ông thảo luật lao động, định lương công nhật tối thiểu là 420 quan. Ông cũng không nghiêm trị các chủ tư nhân không thi hành đạo luật. Và đạo luật không hiệu nghiệm mấy. Arevalo dựng thêm 135



Jacobo Arbenz Gzman, con một nhà báo chế, (Viết theo tài liệu báo Paris Presse l'Int.) người Thụy Sĩ. Ông là người giúp việc Arevalo và đã trúng cử tổng thống. Hình trên đây Arbenz cùng với phu nhân đang cắt băng danh dự để mở một con đường mới.

nha trường, tầng sở giáo viên, thêm ngàn quy mô giáo dục, tổ chức các lớp chuyên nghiệp dạy nghề cho 98.000 người, lập hội bảo kê xã hội.

Ủy nhiệm quyền của ông đến cuối năm 1950 là hết. Arevalo tổ chức tuyển cử tự do trong nước. Ông bị thất bại. Một người cộng tác của ông: đại tá Jacobo Arbenz Guzman, con trai của một nhà báo chế Thụy Sĩ, bộ trưởng quốc phòng, 32 tuổi, chủ một đám đất trị giá 175 triệu được trúng cử với 70 phần 100 số phiếu.

Bí hiểm ở sự thành công của Arbenz ở đâu?

Báo chí Mỹ đồng thanh tán dương chúc tụng ở chỗ thành công của con người trẻ tuổi ấy, cương quyết có thể làm được việc. Có báo cho đây là một phong trào chống Cộng rành rành mặc dù có 500 đảng viên Cộng Sản ủng hộ.

Suốt một năm, Arbenz không dám động đến địa phận của công ty « United fruit ». Người ta biết rằng chỉ cần đợi một mệnh lệnh ở Boston, (trụ sở của Công Ty) đưa ra thi xe lửa, cam nhòng, nhà giày thép, nhà máy điện ngừng hoạt động và cũng để các hải cảng lại nhận được khi giới phát lậu. Nhân khẩu tăng, bắt buộc Arbenz định giới hạn phần đất dai 180 mẫu dành cho tư nhân.

Năm sau, Arbenz tuyên bố quyền hạn của công ty U.F. Co về phần đất dai chưa trồng trọt, theo đúng bản giao kèo. Diện tích số đất đó là 85.000 mẫu tây và đã đem chia cho dân nghèo. 150.000 người được lanh phần đất. Công ty U.F. Co phải bồi thường về giá trị số đất dai mà công ty tuyên bố đã thu lấy thuế.

Công việc bắt đầu huống từ giờ phút ấy. Và người ta cũng bắt đầu nói đến Cộng sản lén nhảy ở Guatemala: Chính phủ Arbenz mặc dù không rõ có một bộ trưởng Cộng nào nhưng dần dần trở thành đặc lực cho Cộng.

Trong thời gian 10 tháng, ngày 29 tháng 3 năm 1953, khi giới được chở đến một cách bí mật từ Puerto-Barrios đến Salama rồi đến tay phe chống đối chiếm lấy thành phố, họ soán sún đi thắng đến kinh đô trước khi bị quân đội chính quy tiêu diệt. Quân đội này từ 4 năm nay không dàn dum được một khau súng lục. Số xăng của chính phủ dự trữ không dùng quá đến 8 ngày.

GIANG TÂN

(đọc tiếp trang 42)



## NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG

## CÙNG CHUNG TƯ TƯỞNG

PHÓNG SỰ của  
★ THƯƠNG LAN ★

**G**ẶP nhau ở bờ dậu trông mồi « thơ » làm sao! Hai chúng tôi đang nói chuyện dưới mầu hoa khế, y như một đôi nhân tình sửa soạn « sang mùa ». Tôi nói bàng quơ:

— Nàng đi rồi...

Bạn tôi nhìn nắng tràn trên mấy vòng rau khoai, sững sốt hỏi :

— Đi rồi? Sao thế?

— Nghĩ mà buồn cười anh ạ! Hôm trước nàng đọc trộm thiên điều tra của tôi...

— Điều tra?

Tôi cười, mấy chiếc hoa khế li ti màu tím nhạt rơi lác đác! Đẹp quá! Thấy tôi chưa trả lời, bạn tôi chừng như sốt ruột hỏi tiếp.

— Phải không Lan?

— Tôi vừa viết xong mấy bài của thiên điều tra về « người bạn đường muôn thuở » của bọn nam nhi chúng mình, nàng đọc thấy những sự thật quá « bức minh » nên cuốn gói ra đi và thè se không bao giờ trở lại nữa...

— Thế ư?

Tôi tóm công tiếp:

— Nhưng thôi nói xa nói gần chỉ bằng nói thiệt, tôi cũng đến hỏi ý kiến anh về vấn đề ấy đây.

— Thế ra anh điều tra tôi?

— Quả thế Anh bằng lòng chứ?

Bạn tôi cười:

— Lan cứ tự do hỏi. Nhưng ta cũng nên « yêu nước » một tí chứ cũng hơi khó cỗi rồi a

Tôi nồng ruột vì đã mất khá nhiều thì giờ, nên « xung phong « vào » phòng tuyển » bạn:

— Thôi cũng không cần uống lâm. Xin hỏi ngay điều này : Anh thích phương diện nào nhất trên con người mà anh thương?

— Quan trọng nhất là « quan niệm về cuộc sống »; vì nếu bất đồng nhau về điểm ấy thì khó mà hưởng hạnh phúc. Lan thử nghĩ khi tôi cho rằng cuộc đời không như minh tưởng vì có lắm sự thật quá phũ phàng thi vị tôi lại nghĩ một cách khác, cho rằng đời quả là tốt đẹp và chỉ cốt có mấy điểm : ăn ngon, diện đẹp, mơ ước nhà lầu, tu bin v.v...

xuống giòng nước, uống thuốc độc, v.v... cũng có nhiều cô không có đủ can đảm tự tử thì lại nhảy vào nhấp lảng ăn chơi, đem thân bản ở những hộp đêm để lầy lội chảm dứt được sự đau đớn. Thế là gây ra bao vùi lấp như : thất cờ, lao mình

Vậy muốn tránh những trường hợp kẽ

trên. Em xin có ý kiến này : Theo sự phôi hợp hôn nhân do quyền coi được tự do kén chọn, chúng ta nên theo đúng, chỉ được quyền kén chọn mà thôi.

QUỲNH LAN  
(Nha Trang)

ĐỜI MỚI số 122

VĂN PHONG VÀ  
TƯ TƯỞNG

« Một áng văn hay, hay dở là tùy như ở chỗ nó có duyên dáng và mùi vị hay không. Về phía Duyên dáng thì làm gì có quy tắc để tạo ra duyên dáng đâu. Duyên dáng tỏa từ một áng văn ra, đúng như khói thuốc bốc từ ống điếu lên, hay đúng như đám mây bay từ đằng sau ngọn đồi bay tới mà chẳng rõ lý do đâu ròn đến. Văn phong tối hảo đích là thứ văn phong của mây trời, của nước chảy », như là văn xuôi của Từ Tương Phố vậy.

« Văn phong là một hòa phẩm về ngôn ngữ, về tư tưởng và về nhân tình. Thé mà có ít nhiều văn phong chỉ toàn thấy có ngôn ngữ không thôi.

« Thật rất hiếm khi thấy được những tư tưởng sáng sủa gói ghém bằng một ngôn ngữ tối tăm. Thường thường gặp phải những tư tưởng tối tăm được biểu hiện một cách sáng sủa. Văn phong như thế là thứ văn phong tò mò cách mờ vạy.

« Biểu hiện những tư tưởng sáng sủa bằng một ngôn ngữ tối tăm thì đó là sự việc của một chàng độc thân mẫn kiếp. Vì chàng bao giờ hẳn được ngỏ tâm sự với đàn bà cả. Tỷ dụ như Emmanuel Kant. Cả đến Samuel Buttler lâm lúc cũng hổn ra nực cười về khoản đó.

« Văn phong của ta bao giờ cũng nhuộm màu sắc văn phong của tác giả ta yêu dấu. Mỗi lúc ta mỗi giống thêm tác giả đó ở trong cung cách suy tưởng và ở trong phương tiện biểu hiện. Đôi với kẻ tập sự viết văn thì đó là thề thức độc nhất đẽ mở mang văn phong của mình. Rồi sau đấy, mình sẽ tìm ra văn phong chân xác của mình trong khi mình khám phá ra chính cái tôi của mình.

« Đọc một cuốn sách mà mình oán ghét tác giả thì không học hỏi được gì hết. Đã là giáo sư thì luôn luôn nhớ lấy điều ấy.

« Tính nét của con người ta, một phần là thiên bẩm; thì văn phong cũng vậy. Còn mọi điều khác chỉ là chuyện truyền nhiễm cả thôi.

« Người không có một tác giả đẽ mà nâng niu thì đó là một linh hồn tàn vong rồi. Y thật như là một nhụy hoa không được kết thành quả. Một tác giả cung, hay một mối duyên văn nghệ thật đích là phần hương của một tâm hồn.

« Ai ai cũng vẫn có một tác giả cung ở trên đời, ấy thế mà ít ai chịu bỏ công để tìm kiếm ấy nguồn an ủy nâng niu đó.

« Tập sách được coi như là tấm tranh của một đô thị hay của một cuộc đời. Có nhiều độc giả được nhìn bức tranh của Nữu Ước hay của Ba Lê, mà chưa bao giờ hề được trông thấy Ba Lê hay Nữu Ước. Hiền nhân, quân tử thì đọc cả ở trong sách lẩn ở ngoài đời. Vũ trụ là một cuốn sách lớn, và cuộc đời một trường học to.

« Đọc giả biết đọc thì len lỏi vào nội thề của tác giả, đúng như một kẻ khát lèn manh áo ra để bắt rận vậy.

« Có nhiều tác giả luôn luôn kích thích bạn đọc, in như manh áo đầy rận làm rầy kẻ khát vậy. Ngày nay là một câu chuyện vĩ đại.

« Vương Chung (27-100 sau Tây Lịch) đã



## NGHỆ THUẬT VIỆT

II

## của LÂM NGỨ ĐƯỜNG

phân biệt giữa các chuyên viên và các bác học, giữa văn sĩ và triết gia. Tôi cho rằng chuyên viên thành được bác học khi nào kiến thức của y rộng thêm ra, và văn sĩ thành triết gia khi tri giác của y sâu thêm nữa.

« Nhà bác học thì như giống quạ nuôi con mình bằng thức ăn đã nhai kỹ trong mồm mình; còn triết gia thì như giống tằm ăn lá dâu, rồi nhả ra cho thiên hạ. Ngòi bút cũng nhờ sự luyện tập mà sắc bén như mũi khoan của người thợ khâu giày. Còn tư tưởng thì mỗi lúc mỗi tròn trịa thêm, như nhòn quan của ta, leo núi càng cao nhìn càng thêm bao quát ».

## MÔN PHÁI BIỂU HIỆN

« Môn phái Thần Linh, do ba anh em họ Nguyễn lập ra vào cuối T. K. XVI, hay môn phái Trường An (Trường An là chốn tò của ba người) là một môn phái biểu hiện bản ngã. « Thần » có nghĩa là « bản chất tự thân », và « linh » là tâm hồn hay sinh khí.

« Vậy thì Việt túc là biểu hiện của bản chất chính thân mình, và là sự vận dụng sinh khí của mình. Cái ngùn, tự xung là thiên tính chẩng qua chỉ là làn sóng của sinh khí, và thực tình đã do các kích thích tố dồn vào dòng máu rồi phát tiết ra đó thôi.

« Khi chiêm ngưỡng một bức sỹ phu, hay đọc một tác giả cổ, thì chẩng qua ta cũng chỉ ngó nhìn làn sóng rợn rào của sinh khí các ngài đó thôi. Rồi có đôi lúc, làn sóng sinh khí đó khô cạn đi hay tinh thần độc giả met môi đi thẳng đến những nhà văn ưu tú cũng hóa ra thiếu ý vị hay thiếu lửa.

« Còn « Bản ngã », hay cátinh, thì căn cứ vào sự kế hợp của từ chí, của bắp thịt, gân cốt, lý trí, tình cảm, học lực, suy ngẫm, kinh nghiệm và thành kiến. Một phần thì là kết quả của tự nhiên, một phần là của kiến thức, một phần là do kinh nghiệm Bản chất của con người được quyết định vào lúc ý mới ra đời, hay ngay cả trước lúc đó nữa. Có ít nhiều kẻ sinh ra đã ác nghiệt và tục tui rồi, lại có kẻ tự nhiên vẫn thẳng thắn và hào hiệp. Những điều đó vốn ở « trong xương túy » người ta, nên thày giáo tài giỏi bậc nhất hay cha mẹ khôn ngoan đến đâu cũng chẩng làm gì nổi. Còn nhiều đức tính khác thì có thể thu hoạch được bằng giáo dục và kinh nghiệm, sau khi ra đời, song bởi nỗi tư tưởng, ý kiến và tình cảm đều bắt nguồn từ những chốn cục kỳ là phúc tạp, nên cá tính của con người ta mới thật là phiền toái. Bởi vậy việc nghiên cứu về các mẫu nhân tính khác nhau vẫn là ngành khoa học khuất khích nhất đời.

« Môn phái biểu hiện đòi hỏi chúng ta, khi viết ra, thì chỉ biểu hiện có tư tưởng, tình cảm, yêu đương và oan ghét thành khẩn, lo sợ và tinh nết chân xác của mình thôi. Như thế là không tìm cách giấu giếm cái gì của mình là tốt hay xấu, chẳng ngại lộ vẻ lỗ bích trước mắt thiên hạ và chẳng e nỗi ngược lại các vị thánh hiền thuở trước và các nhà nhà quyền chức thời nay.

« Trong sự tôn quý các mối tình cảm thành khẩn, môn phái Biểu Hiện phải có lòng tự nhiên khinh miệt sự tö diêm văn phong. Họ thừa nhận (đọc tiếp trang 39)



Ông Huỳnh Nhân Quận (Đầu tiêng) :

*Người ta nói đi tu túc là sám hối tội lỗi đã làm. Lại bảo đi tu túc là tránh trách nhiệm với xã hội. Như vậy có đúng không? Người đi tu có phải là ích kỷ chẳng?*

TRẢ LỜI.— Trước hết ta cần xác định chữ « tu » là gì?

TU theo nghĩa thông thường tức là cải thiện tâm hồn cho được trong sạch hơn. Vậy khi phạm tội lỗi, không nhất thiết phải đến chùa ăn chay, niệm Phật mới là sám hối ăn năn. Tu chùa chỉ là một lối sống.

Sau câu: « *Đi tu túc là tránh trách nhiệm vụ,* » cốt ám chỉ RIENG những kẻ hèn nhát, sợ sống và sợ cả chết: không đủ can đảm vật lộn, vượt những trở ngại ở đời, cũng không đủ can đảm để tự kết liêu đời mình, nên phải trốn tránh đời.

Những kẻ này không dâng kể, không thể so sánh với những người « *đi tu chân chính* », tức là những người theo một ĐẠO SỐNG riêng biệt. Mỗi người có quyền tự do tin ngưỡng, mỗi người có quyền lựa chọn con đường tôn giáo riêng cho mình. Miễn là con đường đó đúng có phương hại đến lợi ích xã hội chung, đừng chậm tới quyền tự do của những kẻ khác.

Vì đạo đức chân tu, trước hết phải tự giác ngộ, sau rồi giác ngộ kẻ khác, tự nêu gương đức độ của mình cho mọi người soi sánh.

Bạn Huỳnh Đăng (Đà Lạt) :

*Nếu tự xét mình có những đức tính của một người « *chồng lý tưởng* » trong những bài « *điều tra phỏng sự* ». Vậy phải làm thế nào để cho các cô biết rằng chính mình là người các cô đang tìm hiểu tạo lập gia đình hạnh phúc.*

*Hoặc trái lại, làm thế nào tìm một người « *vợ lý tưởng* », cảm nhận như có T.M., và để dài như có K.Q.*

TRẢ LỜI.— Sao lại muốn tỏ cho « các cô ». Tham thế! Một thôi chứ? Bạn cứ nhắm vào một « mục tiêu »

mà bạn nhận xét thấy có thể « hợp nhau » với bạn ở điểm nào. Không có lý bạn lại « ngày thơ » và « cả thận » để không dám « ngâm » một nàng ư? Đó là giai đoạn thứ nhất. Sang đến thời kỳ thứ hai, bạn tìm cách làm quen... Phải nữ họ cũng tinh ý lắm, họ không gi... đâu mà bạn sợ. Nếu như từ xưa đến nay bạn hăng có tư cách rất đứng đắn. Với một người con gái có chút ít am hiểu về lịch sử, học thức thì không bao giờ họ tố về thô lỗ khi bạn cần « hỏi chuyện ». Vả lại « hỏi chuyện » là « luật » của tự nhiên mà.

Bạn cứ yên tâm, nếu bạn xét rằng bạn không có một « quá trình hoạt động » nào để bạn bị gán cho một cái danh hiệu nguy hiểm là « *ét si ka* ».

Thời kỳ thứ ba là thời kỳ ổn định tinh cảm, và cũng là thời kỳ để các bạn tìm hiểu nhau. Lẽ cốt nhiên những đức tính của bạn, nàng sẽ rõ..., và bạn cũng tìm hiểu được một phần nào đạo đức của nàng sẵn có.

Và phải có bốn phận « Chỉnh huấn » « *chỉnh đốn* », « *đả thống* » từ tưởng lẩn cho nhau nữa chứ.

Muốn kiến tạo một tinh yêu đúng dẫn cốt để đi đến đích là hôn nhân, thì phải hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc, phải thành khẩn và thành thật biết cả những cái gì xấu, không giấu diếm thi mời tránh khỏi có những cái để ân hận về sau này.

Bạn Kiều Thảo (Sài Gòn)

*Thưa ông tôi thường nghe « *Trâu tượng hóa* » cụ thể, phát sinh sau tác động sơ khởi của ngoại vật trên nội tâm, vậy liên hệ đến sự phát hiện tư tưởng ra sao?*

TRẢ LỜI.— Khi ngoại vật tác động trên nội giới, ta có những hình ảnh mượn tượng để ghi những cảm quan. Ngoại vật là cụ thể, Hình ảnh trong đầu óc là *trâu tượng*. Nếu ngoại vật chẳng dẽ lại trong đầu óc những hình ảnh thì chẳng bao giờ ta có một tư tưởng. Đầu óc cũng như cái máy ảnh. Nếu ngoại cảnh không thu hình trong ống kính thì chẳng bao giờ ta có một bức ảnh. Cách thu hình đó là *trâu tượng hóa*, và nó rất quan trọng khi chụp ảnh, nghĩa là khi thu hình muốn có bức ảnh rõ rệt ta cần phải điều hòa ánh sáng, tốc độ, cự ly, nếu không bức ảnh sẽ bị lóa, mờ, hay không rõ.

Cũng vậy, khi muốn có *tư tưởng rõ rệt*, khi *trâu tượng hóa* nghĩa là khi thu hình ngoại vật (cụ thể) ta cần phải có một sự điều hòa tri não và tâm hồn (cũng như điều hòa ánh sáng, tốc độ, cự ly).

Những người điện, mắt thẳng bằng

## CHỦ NHẬT

(Lời em bé đầy tơ mờ cát...)

Hôm nay, ngày Chủ Nhật,  
Phố phường đông quá đông  
Tà áo bay phor phat  
Sắc trắng với màu hồng.

Người người đều vui vẻ,  
Bước bước nhịp vang vang...  
Chỉ mình em úr  
Mắt chứa một trời tang..

Vì thân phận đầy tờ  
Chè cùi rói thòi cơm.  
Đã quen cùng khò hòn  
Em đều đầm giận hờn.

Nhưng mà bà chủ ấy,  
Ác nghiệt quá đì thôi :  
Suốt ngày không có lấy  
Một đời phút mim cười !

Em nhớ ngày hôm qua  
Em luộc sống quả cà...  
Bị ngay hai cái tát,  
Chảy tuôn máu mũi ra !

Nghẹn ngào em nghĩ tối  
Mẹ em... đã chết rồi!  
— Mẹ ơi, thôi đã hết,  
Nhưng nụ cười trên môi...

Con nhớ lăm, mẹ ơi!  
Nhớ người mẹ xa rồi...  
Chiều nay, con muốn khỏe  
Mắt lặng lẽ trông trời...

TƯ ỞNG PHONG



về lý trí hay tinh cảm, thì chẳng bao giờ có tư tưởng rõ rệt. Có khi nghĩ một đường mà nói một nẻo.

Đó là chưa kể đến bức ảnh hay tư tưởng đẹp, mà chỉ nói đến vấn đề cốt yếu là bức ảnh rõ ràng, tư tưởng rõ ràng.

Bạn Vũ Thành Quế. (Tịnh mỹ)

Theo lời của bạn phụ trách phần Y học ở Đ.M. thì bạn nên đến bác sĩ khám xét và săn sóc cho cháu. Vì không thể phán đoán theo thơ từ được. Vấn đề bạn thắc mắc sẽ có một dịp nào cho đăng bài để giải thích kỹ hơn.

HOÀI VINH

## TIẾNG NÓI CỦA QUÀ ĐẤT

TÙY BÚT của THANH THUYỀN

Hỡi trời sao rưng! Hỡi ngàn  
tinh thần trong bao la rộng rãi!  
Sao mà vô tư thế! Chỉ có riêng ta  
lá phải mang nặng trên mình cả một  
sự sống vĩ đại và mang nặng trong  
lòng đất. Hỡi lâu, những lớp mây lấp  
cả Đại dương và khô bẩm thăm qua  
lòng đất. Hỡi lâu, những chiếc đầu  
người rụng xuống và dựng thành núi

dã chết, nhưng tần linh vùng bát chay  
trong mây niêm u uất đến rợn người...

Đã từ lâu, những lớp mây lấp  
cả Đại dương và khô bẩm thăm qua  
lòng đất. Hỡi lâu, những chiếc đầu  
người rụng xuống và dựng thành núi



để phá tan những đường biên giới,  
những hàng rào giai cấp và xóa bỏ  
những bờ ngăn cách giữa người và  
người. Nhưng đây là những gì sao  
bỗng vút sáng nhanh trên lưng trời tắm  
tối. Đường tia sáng còn sót lại không  
sáng nổi曲折...

Hỡi loài người! Giữa máu và xương  
ta vẫn còn nghe những tiếng nhạc  
dâm cuồng. Các người đua nhau về  
chân trời nào đây? Chỉ một cái cựa  
mình của ta thôi, cũng đủ làm sụp đổ  
những công trình vĩ đại!

Bây giờ đến lượt các người! chỉ có  
các người mới xứng nổi曲折 mà  
những đấng siêu nhân hăng mờ  
tưởng... Bây giờ, ta đang mơ một  
bản Hymn tảo an lành, một hội Hoa  
đặng rực rỡ; ta đang mơ những đoàn  
người tám hướng đùa nhau về một  
chân trời ngập ánh bình minh...

\*\*

Hỡi trời sao rưng! Bây giờ ta  
tảng nghe hơi gió lang thang trên bờ  
cả giữa một buổi triều dâng. Bây giờ  
ta lắng nghe tiếng nói của những linh  
hồn thì thăm trong một đêm trời mây bát  
ngát. Trên mình ta đêm nay máu vẫn  
và đổ tiếng súng vẫn xe rách bầu trời.  
Nhưng bên máu và lửa, ta vẫn tin  
tưởng

ở sức mạnh và lý trí của  
con người.

(Huế, một đêm không trăng)



# Nhớ đất Thanh Kinh

II

AI đã tới kinh thành Huế, mà chẳng có lần bước xuống đò ngang. Họ có thể xuống đò Tràng Tiền hoặc qua đò Thương Bạc. Đo Tràng Tiền chảy thẳng vào bến trung tâm thành phố, còn Thương Bạc xuất phát từ trung tâm phố ngoại nhân sang mé cuối đò thị bến xứ.

Họ có thể qua đò trong những buổi mưa tầm tã, thuyền lắc lư, cuồng sóng, mờ ảo trong làn mưa. Cũng có khi được nhẹ nhàng lướt trên thảm nước lồng tràng bạc trắng, thuyền vật vờ trôi, lờ lững vài cỏ lái bập bõi đèn, diều thuốc Cam Lệ đinh trên môi, phi phèo cháy, họ vẫn minh cay bơi chèo, thân ngả dài trên sóng nước như bóng những thiếu nữ Chàm khuấy nước sông Ô. Mái cheo đầy nước đều dặn, tắt nhịp cho diệu hò mái đầy trong như lọc, chan hòa trong ánh trăng thanh, làm rung rinh thảm nước đang lờ lờ xuôi chảy về chân trời xa thẳm...

Đò rộn rã, tấp nập nhất về buổi sáng khi trời vừa hừng nắng và chiều tà lúc mặt trời lặn, vì đó là giờ nhập học và tan trường buổi tối sở và tan sở của công chức. Trên bờ sông, chen lấn với cây là la là là rủ xuống nước, hoặc dưới gầm cầu sơn đỏ, có bao mái tóc thê buông xuống đôi vai xinh xắn, nỗi bật trên làn lụa trắng, hoặc lẩn trong màu đen của manly áo dài, nữ sinh trường Đồng Khánh và Khải Định chờ sang sông. Nam sáu con đò chờ quá số lượng, nặng nề đè nước chạm chập qua lại chéo nhau như ngày hội đua thuyền vậy. Các cô lái đua nhau vươn mình cay mạnh bơi chèo, khách cõi vỗ, họ cung ganh đua hơn nữa, đò gài nhau, chen nhanh vượt nước. Khách hường vào những bắp tay chắc nịch, bồng lên như bánh mật, họ phán đoán sự được thua. Một ông đậm vai bạn chỉ vào đò bên, giọng hết sức hào hứng:

— Này « toa » dã làn mò « mac kê en » chưa? Khoénhết đám đò, chèo « moa » phát sợi di ạ, o béo mump nợ, thuyền minh e thua mất thê nợ.

Cả thuyền cười vang, mấy cỏ lái dỗ mặt cười theo, bảy bối chèo thêm mạnh. Một cõi nói trong hơi thở:

— Chao ôi! Ông nhìn rứa, e người ta té nhào xuống nước mất thôi nợ, nhìn chi mà nhìn giữ rứa.

Khách hai thuyền cùng rúc rich cười... đò sát nhau:

— Đứng dậy tè... « chẹp khu chừ » (1) tè... tè... dậy ra... dậy ra...

Mấy cỏ lái là thất thanh, dẫy nữ sinh ngồi ở thành thuyền rú lên đứng cả dậy, thuyền dựng nhau, tất cả đều cười rũ rượi, thanh niên được dịp nhìn những khuôn mặt hapy hapy đò căng như da táo của thiếu nữ, khách hai đò mặc sức « lướt » nhau, bao nụ cười duyên dáng, cởi mở, tan nát trong bầu trời khoáng đạt... thuyền trùng tràn, xoay ngang, họ mắng nhau:

— Lái chi lạ rứa hè. Bác lái ra, bát

## HỒI KÝ của DUY SINH

ra, giờ chi giữ rứa, chủ ở trên đang nhìn đó nợ, tối hung rồi còn chi nữa.

Hai chiếc thuyền rời nhau ra, giọng cười tắt dần, mặt trời thoái thóp từ từ rơi xuống giòng sông, trăng thượng tuần cõi đơn, lạc lõng trên bầu trời loáng sao, reo ánh sáng mờ nhạt trên mặt nước biếc, gió chiều lén, thổi lặng thuyền, lạnh gai người. Cảnh vật trở về lặng lẽ,



hai con thuyền nhẹ nhàng cập bến. Bến Thương Bạc vẫn người, mấy con thuyền không khách lướt băng băng về bến.

Trời về khuya, trăng sáng hơn, gió thoảng lành lạnh trên giòng sông vắng, có những con đò lướt như bóng ma, qua lại ngang cầu Tràng Tiền, bóng những chàng trai gầy guộc vẫn minh ở mạn thuyền như pho tượng sống. Mái cheo khoan thai rẽ nước, bắt nhịp cho những điệu hò ngàn dãi ấm áp, thoảng trong hơi gió, vàng vắng, tròn lẵn ánh trăng thanh.

*Một nhớ mưa Huế  
Hai nhớ đò ngang Huế  
Ba nhớ gì đây?*

Nỗi nhớ mùng lung, vô tổ chức, nằmほn độn trong tâm trí, vậy nhớ gì đây? nhớ bánh khoái cầu Đồng Ba. Phải quên làm sao được món đặc biệt và thuần túy vào bậc nhất của đất

Thanh Kinh.

Một buổi chiều mưa dầm dề, ướt át, một người bạn đã lặn lội từ bên kia sông để rủ tôi tới quán bánh khoái ngon nhất ở xứ này. Thế là tối nón, hai người dắt nhau nhào trong mưa, qua đò, đạp dọc theo bờ sông, lèn cầu Gia Hội, men theo bờ sông, rẽ vào con đường đất gò ghè, tới quán bánh Đồng Ba.

Tôi nhớ không rõ lắm, quán bánh này nho nhỏ, lợp tranh thi phải, kè gợn gập bốn chiếc bàn con, có ghế tràng kỷ, nhìn qua ô cửa sổ là một vườn dây chakra sứ trơn hoa, bao cánh hồng nứt nụ vươn lên bên một trái non bộ, ông già tóc bạc phơ da hồng hào đang hi hoá tía giờ lan.

Rã nước mưa ngàn, chúng tôi bước vào quán, mấy cô hàng tươi nhu hoa, tóc vắn tròn đen láy, thân thể cân đối, hồn lèn những đường cong rõ rệt, niềm nở tiếp đón, rồi cô dọn đồ gia vị, cô di chèn bánh, cứ tới tiếp, tui tít, tiếng guốc khua lách cách trên nền gạch khiến ông bạn Hồ... tôi vừa cười vừa nói:

— Ở đây vừa ăn lại vừa ngâm, một công đôi ba việc ạ. Ngó vui không.

Chờ đợi chi bằng ra xem các cô chèn bánh, thế là tôi thủng thỉnh ra

(Xem tiếp trang 39)

(4) Bếp mồng bảy giờ.

**ĐỜI MỚI** № 122

# BÀY NỤ CƯỜI II

TẠP VĂN của KIÊM MINH

HỎI tôi còn nhỏ tuổi, tôi có nghe mẹ tôi nói :

— Người nào chết thì ảnh họ bị nồ. Tôi không rõ có thật thế không, nhưng mỗi lần nhớ chuyện đó thi tôi lại buồn. Tôi đã nhìn mẹ tôi và nghĩ rằng một ngày kia mẹ tôi cũng phải chết, và đôi mắt tôi rơm rớm lệ. Thi ra trên cuộc đời này cái gì cũng có lúc phải mất đi cả. Người ta chỉ còn giữ lại được ký niệm thôi, mà ký niệm cũng không chịu còn mãi. Họa chàng chỉ còn lưu lại trong tâm hồn người ta một hình bóng phai mờ lần theo thời gian.

Các anh các chị ơi, tôi vu vơ qua phải không nhỉ? không, ngàn lần không, các anh các chị hãy đọc tiếp chuyện này để biết rằng tôi chẳng vu vơ chút nào cả.

Tôi bắt đầu viết về một buổi chiều. Buổi chiều nắng quái. Tôi đã đi trong buổi chiều đó và đã vào một tiệm chụp hình đúng lúc phố xá lên đèn. Không rõ vì sao tôi lại vào đây, à phải! tôi thường vào đây để nhìn những chiếc ảnh, hay nói đúng hơn, những hình người in trên mặt giấy. Vì thi tôi đang nhìn vào một bể nước. Tôi muốn xem những chiếc ảnh đang còn ngâm trong nước, các anh các chị à. Và tôi thấy gì? Và tôi nghe gì? Trong lúc tôi đề ý đến một bức ảnh bảy người thì anh thí ảnh nói cùng tôi :

— Chiếc ảnh này, tôi không làm nữa vì chẳng có ai đến lấy cả đâu.

— Hồi hôm, tất cả đều đã chết vì đạn. Gia đình này ở vùng X.

— Chết tất cả à?

— Gần gần như vậy?

— ?

— Chỉ trừ đứa bé mà người mẹ ấm trong tay là còn lại thôi.

Tôi biết gia đình này. Hôm trước họ đã đến đây chụp. Họ chụp ảnh chung lần đầu tiên trong đời họ. Anh thấy bà già ấy chứ. Bà ấy có một người con trai ở xa, muốn có ảnh của mẹ mình. Anh thấy thiếu phụ ấy chứ? Thiếu phụ có một người chồng muôn có ảnh của vợ. Anh thấy các đứa bé ấy chứ? Các đứa bé có một người cha muốn có ảnh của con. Những lời nói của anh thí như chích vào tim tôi. Tôi không nghe bằng tai mà nghe bằng tâm hồn tôi các anh các chị à. Nhưng lúc đó, tôi cũng bình tĩnh lắm, Tôi đưa mắt nhìn một chiếc ảnh chụp một người đàn ông khác chụp với một người đàn ông không biết hiền hay dữ mà tay thi cầm súng lục. Người đàn ông này mặc áo rắn rí.

Không phải tôi ghét súng đâu mà tôi nghĩ rằng cái người nào dày đến lúc chụp ảnh cũng chẳng chịu hiền một chút để cho mình tự thấy mình đẹp hơn. Khi đó tôi thấy đạn bay từ chiếc này qua các chiếc ảnh khác. Trong bể nhiều thứ ảnh lắm. Có chiếc chụp hai vợ chồng mới cưới. Chàng cười và nàng cười. Có chiếc chụp một người Ấn Độ rất dễ thương. Có chiếc chụp đôi vợ chồng Thái Lan vừa đến đây để bày rạp xiếc. Có chiếc chụp một người lính có đôi mắt trong

đang mơ ước hòa bình.

Nhưng mà thôi, nhiều lắm, tôi không kể xiết.

Tôi đã nhìn người thí và ngỏ lời xin anh bức ảnh bảy người đã chết trừ một em nhỏ còn sống — để mà chẳng biết sống ra làm sao đây.

Người thí nhúng tay vào bể nước — nước mắt? — và lấy bức ảnh trao cho tôi.

Qua những con đường chấn sáng, chấn tôi tôi đem bức ảnh về nhà, và đặt lên bàn viết của tôi.

Đêm ấy, đang ngồi viết, tôi bỗng thấy bảy người hiện ra trước mắt tôi. Đây là bà mẹ già, một bà mẹ già trong trăm ngàn mẹ già Việt Nam suốt đời vui cười chịu khổ cực để làm cho con cháu được sung sướng. Bà ngồi gần chiếc nôi, và áo quần, thỉnh thoảng ngừng việc này để ru cháu.

Hè ơi... cái ngủ mà ngủ cho lâu

Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về...

(xem tiếp trang 41)



## TRI KÝ

MỘT buổi chiều. Mặt trời đã xuống. Nắng tắt buổi trưa đã tàn và nhường cho ngọn gió mát thổi lại.

Đứng trên bờ đê hóng luồng gió mát nhẹ.

Phóng tầm mắt ra xa :

Cánh đồng lúa bao la phơi mình, lá lướt uốn theo chiều gió. Rặng cây xanh điểm màu hồng tươi của hoa ô môi. Mấy mái tranh núp dưới lá xanh hoa đẹp.

Thơ quá !

Bạn hãy đứng trên bờ đê cao ráo, dâng xa, mà ngắm, mà hit thanh khí và khoan khoái đi, và ngâm lại bài thơ cõi nào bạn thích.

Bạn lội xuống ruộng để càn đến mấy mái nhà kia, Bạn sẽ gặp ngay nước hôi, bùn, cỏ úa, lát cắt da, sâu suông vào chân, dây đeo vào da. Bạn sẽ thấy mái tranh cũ nát, tấm vách rách nứa lá nứa trời, sân dơ đầy rác rến, những mảnh lu chén vỡ. Nhìn vào nhà, có thằng cha nông dân da xám nắng, tóc dài xuộp mẩy tháng chửa hót, hàm râu tua tủa, nắm chèn chổng còn ngày ngủ, há hốc mồm trên bộ ngực nát vòi con chó vận ốm nằm một bên. Mấy đứa nhỏ, đang ngụp dưới mương đầy bùn, bắt mấy con cá sát nhão. Chị dàn bà trần áo, ngồi dựa bếp, tóc bỗ xõa, đương bắt chí. Cái cày gãy cán dày bùn, cái bùa trui ràng, chất đống dưới gốc cây mít.

Khoái cảm của Bạn sẽ bớt đi một phần hứng thú.

Kia, cô nào lại đẹp thế ?

Hãy nghe tôi ; Bạn nên đứng ở xa, hay núp mình vào cánh cửa sổ trong nhà mà ngắm sắc đẹp ấy, màu da hồng hào ánh nhíp với màu áo ấy, nét điệu dàng và những đường cong của tiên nữ ấy. Ngắm đi, trầm trồ đi và chắc chắn đêm nay Bạn sẽ mơ cô trong giấc búom.

Cái tôi, cứ sát lại gần là Bạn sẽ thấy một vài tàn nhang trên da mặt, một cái sẹo nhỏ ở dưới cằm, hàng lông mi thưa và ngắn, hay một vài nếp nứt ở gót chân, hoặc móng chân có chút bẩn... Thế là bạn thấy giảm đi một chút trầm trồ về cái đẹp của mỹ nhân và Bạn sẽ không khỏi tiếc sao con người đẹp lại có vài khuyết điểm.

Có hai người Bạn thân mà chưa một lần nào họ gặp và biết mặt nhau. — Có



## CÁT LẠNH

Chiều nay cát báu sao mà trắng,  
Như giải khăn tang mây độ nào.  
Năm trại mình trong chiều vương nắng,  
Mơ về xao xuyến những đêm sao.

Sóng nước băng khuàng tung dào dạt,  
Kéo về hương mặn những miền xa;  
Vầng bóng dàn chờ tung lưới hát,  
Giờ đây báu vắng, buồn bao la.

Đôi cánh chim về tung cánh gấp,  
Mây trắng buồn trôi trong nắng chiều.  
Phi lao theo gió reo vi vút,  
Lòng trôi trống trải những cõi liêu !

Mây mùa rồi, buồm đi chửa lại,  
Cát bờ xa mong đợi ai về,  
Sóng vẫn lên, gió chiều vời vợi,  
Nắng vàng trên cát vẫn lè thê !

Mùa xuống biển

## HUY PHƯƠNG



## NHỚ BÓNG GÁC CHUÔNG

Để tặng các bạn xa miền nắng  
cố gió Nam. — M.D.K.



Gác chuông vời vợi.  
Buồn ! Khuất néo xa...  
Ráng chiều đỏ ửng  
Vầng ngân hội thánh hòa ca dân hiền :  
Gabriel... Maria... Jésus...  
Lạy Chúa tôi !  
Amen !  
Vang vọng ngập lòng  
Cầu chúa... chờ mong...  
Ngày nào ? trả lại miền sông Lam lanh.  
Sông Lam uốn khúc, giọng xanh.  
Núi cao, thông mát, chân thành cõi xưa.

Nhà tôi đây...  
Gió đưa,  
Kéo kẹt thân tre,  
Rì rào than thở !  
Miền quê tôi ở,  
Miền nắng có gió Nam.  
Có cam vàng dju nước,  
Cờ pháo ròn, bưởi đường ngọt.  
La, Lam nguồn nước hai miền  
Trời xuôi nhập một triền miên vắng đò  
— Đò đời vắng lái, anh ơi !  
Đò theo giờ lũ xa vời biền Đông  
Hồng Hà rέo, đò nước phù sa.  
Hương Giang lặng bóng trắng già.  
Cửu Long chia nhánh chan hòa  
Đồng Nai.

— Em ơi ! Em ở lại.  
— Mẹ ơi ! Con thương mẹ,  
Mái đầu tóc trắng như rụng đồ tơ  
trắng.

\*\*

« Chuông sớm ngân vang.  
Chuông chiều ngưỡng mộ ».  
Thành đô tin vang mơ hồ tơ vương.  
Tâm tư uốn cuộn tơ tằm.  
Khiển lòng hoài nhớ đậm đậm những  
chiều.  
\*\*

Trời chiều, Tháp Rùa ráng đỏ.  
Nhà thờ lớn lên đèn.  
Ngày ngày nối tiếp viên đèn những  
ngày.  
Hãy hãy má lúm nữ đồng trinh.

Cầu kính nguyện chúa.  
Sánh đôi nhưng mắt chuỗi hạt huyền :  
Đêm ngày khắc khoải làn tay chuỗi đời  
— Mẹ ơi ! xa mẹ từ đây.  
— Em ơi, hãy đợi ngày mai anh về.  
Gió lùa heo hút chân đê,  
Miền xa, mái xám, con vè mẹ vu.

\*\*

Yên vui...  
Chuông chiều...  
Giọng nő đồng trinh thanh thanh.  
Cầu thanh bình, yên lành theo lối xóm.  
Bóng bờ cầu cao lộng,  
Ngợp gió..., mảnh trời xanh.  
Chiều nao ước dang duyên lành ?  
Chuông dừng « ngưỡng mộ », chuông  
thanh Hòa bình.

(Bóng gác chuông Saigon)  
MINH ĐĂNG KHÁNH



## TRI KÝ

một duyên đưa, họ quen nhau trên thơ giấy, đêm cả một lý tưởng phô vào nét mực để gửi đến cho nhau. Họ không là trai tài gái sắc. Họ không bàn chuyện trăng thanh gió mát, hương ngọt hoa thơm, mà toàn là những lý thuyết khô khan của Đạo học Đạo hành. Thế mà họ mê nhau lắm thích nhau ghê và một trong hai người lại cố ý gặp được bạn mình, tay bắt, mặt mừng, trông nhau, nhìn nhau, rồi đổi điện âm trà, dĩa bánh để tán ngược tán xuôi cho thỏa lòng mong muôn.

Trái lại, kẻ kia luôn cố tránh và luôn lý thuyết :

— Tại sao Bạn ăn cần và thiết tha trong gặp gỡ ?

— Thiết tha làm gì khi mà người ta luôn cố tránh mình ?

Hãy nghe đây : Thơ giấy không làm cho tận ý sát lời. Đành thế mà hay và thích hơn. Gặp nhau làm gì khi duyên hội kiến chưa đưa. Mà dù duyên có may, đổi mặt bắt tay chỉ là cái bận bịu. Sao bằng trong nét mực, ta lại cố gắng để cho nhau cùng thông cảm.

Cái thú « đóng cửa tạ khách » của người xưa ta lại không nên bắt chước ở buổi đời diên đảo này à ? Bạn sẽ cho tôi lẩn thẩn. Thật vậy. Người trong tưởng tượng, bạn của văn chương đạo đức, trên thơ trát, lúc nào cũng hay và nên thơ. Tạo được một thiên hữu tri thức như thế ấy, tức là tạo một cái sống thi vị. Tạo được một người vợ như thế ấy, tức là tự tạo một gia đình vĩnh viễn không đồ vỡ.

Thế thi cho hẳn, cho tận, cho tõ, cho tường đề mà làm gì khi Bạn muốn giữa Bạn và tôi có một cái gì bất diệt. Sao bằng ở xa mà ngắm, mà thuyết, mà khêu khích, mà diễm, mà chỉ trich sửa chữa trong chân thành với một tấm lòng trên một nền tảng đạo đức. Bấy nhiêu thôi.

Ý trung nhân, dưới trần này, dễ được mấy người. Bạn tri kỷ đồng tâm, hả dẽ kiểm lâm sao ?

Tây Thi Phạm Lãi, Quản Trọng Bảo Thủ, nào có phải là hạng người để gặp ở buổi đời này.

Giai nhân như Tây Thi, xưa nay đã mấy ai ? Đến như tri kỷ, ngoài Di Ngô, Bảo Thủ, há được mấy mặt ?

Mà dù có được, thử hỏi ngọc ngà châu báu của thế gian có đem ra mua lấy được cho mình không ?

THANH LÃM VŨ NGỌC Thủ

Xô nhẹ cho cánh cửa bật ra, nó bước vào. Đặt cái bao vải nhỏ ở tay kia xuống đất, nó quay lại khép cửa. Tiếng kêu kẽm kẽm của cánh cửa tre vang lên trong túp nhà mà ánh sáng chỉ mờ mờ và mùi đất lạnh ngắt bao trùm, nghe ròn ròn như tiếng thán tre cọ nhau ngoài vườn, trong một đêm tối, sương lạnh. Nó chớp chớp đôi mi: ở ngoài sáng lâu bước vào trong tối, nó chúa mắt. Trên cái phản kê xệu xao sát vách, một đồng lù lù sè cử động. Nó bước lại đây. Mạnh chiếu rách nát đập lên một thân người. Luồn tay vào chiếu, đầu cúi xuống, nó hỏi khẽ:

— Mẹ có bớt không? Mẹ ăn cháo không? có gạo rồi.

Có tiếng đáp lại phèu phào qua hơi thở :

— Ba đây à? Mẹ còn lạnh.

Mẹ nó trở mình, mắt nhắm nghiền :

— Gạo nhiều không? Con nấu miếng cháo.

Nó kéo chiếc chiếu lên, che kín cổ. Khốn nỗi, mấy ngón chân mẹ nó, vì thế, lại ló ra ngoài. Nó kéo chiếu trờ xuống chiếc chiếu rách nát, che dày một cách vụng về thân người nằm trong ấy, bày ra ở một vài chỗ, lớp da nhăn nhúi, khô đét, xanh xao. Mặt mẹ nó hốc hác, xương gò má lồi lên thật ghê sợ. May mà đôi mắt nhắm tit, nếu không thi chắc thấy tòm lợ, trắng nhợt, nó nghĩ thế. Nó nghẹn ngào, lấy tay quét ngang đôi mắt vừa chớp mau mấy cái, lần này hẳn không phải vì nó chúa mắt nữa.

Củ cháy sáng, nồ lép bếp làm cho nó thấy vui vui. Hai ngày rồi, nó mới nấu được 1 nồi cháo dày, thơm phức. Hôm qua, nó trút hết trong bị ra cũng không được nấu lon gạo. Nó đang cố moi óc tìm một vài chỗ quen để vay gạo, thi may sao, thẳng Danh bạn đánh giày ở kế bên chạy sang cho nó hay sáng bữa sau có cuộc phát vải và gạo cho người nghèo, do hội phước thiện tổ chức. Và cả buổi sáng hôm nay, nó phơi mình ngoài nắng để chờ đợi.

Tuy phải chen lấn, xô đẩy nhau luôn tay, dưới trời càng trưa càng nắng gắt mà nó cũng không thấy mệt chút nào, chỉ tranh cho được lánh trước. Sau cùng, nó đến trước một nhóm đông các bà mà chao ôi! Cách ăn mặc cứ làm cho nó trổ mắt. Nhưng nó cũng chẳng thèm nhìn lâu và cũng chẳng cần biết là ai, vì nó vừa liếc thấy trên một cái bàn dài, hàng xấp và hàng xấp vải chồng chất lên nhau và dưới đất, bộ mươi bao gạo to tướng. Nó bước mau đến một bà, đưa bị gạo ra, bành to miệng bít. Bà này đang cho nó bốn lọn

# Nghẹn NGÀO

gạo. Hình như đó là phần của mỗi người được lãnh. Bà toan ngừng tay, nhưng hình như thấy cái bị nó chưa đầy, bà lại dong thêm một lon nữa. Vừa cười, bà nói: « Thôi, cho mày thêm một lon nữa đó! Phúc đưa quá! » Nó ngừng lèn cảm ơn mặt nó có vẻ ngạc nhiên: bà này chính là bà phán Hai. Mỗi ngày, trước khi về đến nhà, nó phải đi dài theo hè, sát bên tắm vách tường cao, bao lấy nhà của bà. Nó nhớ tới mấy người trong xóm nó thường bảo nhau rằng bà phán hiền đức, hay giúp đỡ kẻ nghèo khó.

Thảo nào hôm nay bà có mặt ở buổi phước thiện này. Nhìn quanh các bà khác, nó thấy bà nào cũng vui vẻ, mặt lộ đầy nét nhân hậu. Lãnh

TÂN TRUYỆN

★ của YẾN KHANH \*

gạo xong, nó chia tay xin xấp vải thi các bà bảo để phát cho mấy người già cả, mấy già đình đồng con.

Nó chép miệng, già sớm mai này được xấp vải thi hẳn là mẹ nó trông thấy sẽ vui lắm. May hôm nay, mẹ nó đau nhiều, thường phát lên những cơn lạnh dữ dội, run cầm cập. Vậy mà không có một manh áo. Có chiếc chiếu đê đắp thi lại rách toang. Nó nhớ tới mà tủi lòng. Cách đây ba hôm, mẹ nó gọi nó đến gần, cố sức nói từng hơi một:

— Mẹ đ..au nh..đu quá! Ch..ắc ché..t m.. át!

Mẹ nó nghỉ giây lát để lấy hơi, lại tiếp :

— Mẹ có ch..ết cũng yên.., chỉ trước ao l..úc ch..ết có đ..ược c..ái áo đ.., che th..ân.. Con c..oi ti..n c..on kh..óng, mua cho mẹ ..

Nghe mẹ nó nói mà nó đứng ngẩn người, nước mắt chảy quanh tròng và không trả lời gì được. Lát sau, nó ra ngồi tựa cửa khóc tíc tíc. Hình

một chỗ vắng nhà, nó dừng lại nhìn quanh quất, xong bước lên bức tường dòm vào trong sân nhà bà phán. Cách tường độ mươi thước, trên một sợi dây thép dài, phơi đầy quần áo đủ màu. Mắt nó đưa mau từ đầu giây này đến đầu giây kia: áo dài trắng, xanh, quần trắng, khaki, áo ngắn trắng, đen. Mắt nó ngưng tại đây. Trong nhà im lặng. Ngực nó đập thình thịch. Trước mặt nó, cái áo đen phất qua lại nhẹ nhè và hình ảnh chiếc chiếu rách bày ra ở nhiều chỗ, lắn da nhăn nhúi, gầy đét, xanh xao, lại hiện đến. Nó mim môi, nhảy xuống tay nó run lẩy bẩy, vừa kéo được cái áo xuống thì trong nhà có tiếng la :

— Ăn cắp, thẳng ăn cắp áo.

Nó leo mau lên tường, nhảy ra. Lần này 2 chân nó như tê cứng, nên vướng vào nhau, làm nó ngã nhào ra. Mặt nó đập xuống gạch. Nó chồm dậy, cuộn tròn cái áo, ôm chặt trước ngực, cầm đầu chạy. Một lúc nó ngoái cổ lại: không có ai rượt theo nó, nhưng từ trên tường nhà bà Phán, hình như có mấy cái đầu thò ra, dòm theo nó... Nó khẽ giở mí chiếu lên, đút nhẹ cái áo vào trong, xong lại ngồi cạnh bếp, thở dốc. Tim nó còn nhảy mạnh, mồ

hở lầm lầm khắp mình. Nó thẩy rất và trơn trót ở mũi đưa tay lên quệt ngang và khi đè tay xuống, nó kinh ngạc vô cùng: một vết máu nấm dài theo cánh tay.

Có tiếng giày nện mạnh ở trước nhà. Nó ngó ra, bỗng mặt nó tái nhợt. Trống ngực lại đánh liên hồi. Viên cảnh sát bước vào trước đưa nhanh mắt khắp nhà, theo sau một người đàn bà trạc gần 30 tuổi. Người đàn bà vừa thấy nó, đã xẩn tới, miệng liền thoáng :

— Nó dậy nè! Nó ăn cắp áo đó. Đầu, mày giấu ở đâu?

Nó còn đứng ngần người nhìn chị, chưa biết nói sao, thi viên cảnh sát nhìn nó, châm bầm :

— Mày ăn cắp phải không? Theo tao về bắt mau.

— Da..dạ thưa ông, tôi đâu có ăn cắp. Nãy giờ tôi ở nhà đây.

— Mày còn chối phải không? Tao thấy rõ ràng mày chạy vô đây. Mày mau trả áo lại tao. — Vừa nói, mắt chị soi mói khắp nhà như tim kiếm.

— Tôi ăn cắp áo chị hỏi náo đâu? Nó già cỗi cãi lại. Nó biết rằng lúc này phải ráng mà chống cự lại, không thi hoài công di.

Viên cảnh sát thấy nó chối cãi hăng

hài thì hơi dấu dù :

— Mày có lấy thì trả lại đi. Tao tha cho.

Tiếng dép đi lẹp kẹp ở ngoài làm cả 3 người cùng ngó ra: bà phán bệ vệ, thong thả đứng lại trước cửa, nét mặt bình thản. Sẽ hắt hàm về phía người đàn bà, bà hỏi :

— Gi vật Năm?

— Thưa bà, thẳng nay ăn cắp áo ở nhà lúc nãy đây. Con mời chủ cai đây đến bắt nó, mà nó chưa chịu trả áo lại.

Viên Cảnh Sát tiếp thêm :

— Thưa bà nó còn chối. Đề tôi bắt nó về bót coi nó chịu đưa ra không?

— Thôi chủ cai cho tôi xin, đề hỏi nó lại xem. Đến gần nó, bà nhỏ nhẹ :

— Em có lỡ dại, trả lại đi, « qua » tha cho. Nhìn gương mặt hiền từ của bà, nó hơi yên lòng :

— Thưa bà, con không có ăn cắp.

— Năm, mày có thấy nó lấy áo thiệt không? người đàn bà nói oang oang, phản trần :

— Thưa con thấy nó lấy rõ ràng. Cái áo hàng đèn của cô Tư con mới giặt hồi sớm mai ấy mà.

Cái phản tre kêu ợp ẹp, Mọi người cùng quay về phía ấy, chiếc chiếu rách nát, bày ra ở nhiều nơi, lớp da nhăn nhúm, khô đét, xanh xao. Bà phán nhìn sững giây lâu, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, bà quay sang nó:

— Ai đó? Đau phải không?

— Thưa mẹ con đau lâu rồi.

— Phải em lấy áo về cho mẹ em mặc không? Phải vậy thôi qua cũng không lấy lại làm gì.

Nó áp úng, Quay sang viên cảnh sát, bà phán thong thả nói :

— Thôi chủ cai à! Tôi nghiệp! Chắc mẹ nó đau không áo mặc, nên mới dài như vậy. Đứa nó có hiểu như vậy cũng phải. Hồi xưa, ông gi.. gi.. gi.. à ông Lục Tích, gi.. qu.. qu.. qu.. về cho mẹ mà được người ta khen là có hiểu đó. Bây giờ tôi cũng không tiếc gì cái áo với nó. Thôi cảm ơn chủ cai, chủ lo công việc khác đi.

Trước khi đi, viên cảnh sát nói một câu làm bà phán vui ra mặt :

— Bà phúc đức quá! Thiệt ít có ai hỉ xá như bà. Thẳng nhỏ này có phước lâm mới gặp bà như vậy.

Từ nãy đến giờ, nghe bà phán nói mà nó đứng ngó bà trán trối, mõm hốc ra, gương mặt dày dặn, in vẻ nhàn từ của bà phán làm cho nó càng nhìn, càng thấy hối hận. Nó xấu hổ vô cùng. Bừng trước một tấm lòng rộng lượng như vậy, nó tự xét nó thấp hèn quá. Nó là một thẳng ăn cắp, đầu rằng ăn cắp để làm tròn một bồn phận to tát của nó. Nó ngược

(đọc tiếp trang 4)



ĐỜI MỚI số 122

## The death bed

We watch'd her breathing thro' the night.  
Her breathing soft and low  
As in her breast the wave of life  
Kept heaving to and fro.

\*\*

But when the morn came dim and sad  
And chill with early showers  
Her quiet eyelids closed — she had  
Another morn than ours.

THOMAS HOOD

## Giường tử thần

Ta lắng nghe thâu đêm hơi thở  
Hơi thở nàng nho nhó êm êm  
Như trong lòng ngực dạo hiền  
Mạch dời xuống xuống lén lén chẳng ngừng

\*\*\*

Nhưng khi rạng đông buồn thảm tối  
Với những cơn mưa mới lạnh lung  
Đôi mi mắt khép âm thầm  
Nàng đã có một cảnh thần khác ta.

SONG NHẤT NỮ lược dịch

## Phù dung lâu tống khách

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô  
Binh minh tống khách Sở sơn cô.  
Lạc Dương thân hữu như tương vân?  
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hò!

VƯƠNG XƯƠNG LINH

## SEMAILLES

C'est le moment crépusculaire;  
J'admire, assis sous un portail,  
Ce reste de jour dont s'éclaire  
La dernière heure du travail.

Dans les terres de nuit baignées,  
Je contemple, ému les haillons  
D'un vieillard qui jette à poignées,  
La moisson future aux sillons :

Sa haute silhouette noire  
Domine les profonds labours.  
On sent à quel point il doit croire  
À la fuite utile des jours,

Il marche dans la plaine immense  
Va, vient, lance la graine au loin  
Ouvre sa main et recommence  
Et je médite, obscur témoin.

Pendant que, déployant ses voiles  
L'ombre où se mêle une rumeur  
Semble élargir jusqu'aux étoiles  
Le geste auguste du semeur.

VICTOR HUGO

## GIEO GIÓNG

Giờ làm lụng cuối cùng.  
Soi sáng buồi hoàng hôn.

Tôi ngồi say dưới cửa,  
Trên đất tắm màn đêm.

Tôi thấy lòng thương xót  
Manh áo rách cự già  
Đang vung tùng nam một  
Mùa lúa sẽ sinh ra

Bóng cự dài đèn thảm  
Ngự trên luồng cày sâu  
Lòng rạt rào tin tưởng  
Vào phút ngày trôi mau

Trên cánh đồng mênh mông  
Tay vung, rồi lại vung  
Đi, đi, gieo hạt giống  
Tôi buồn, đêm mùng lung

Khi bóng tối giăng màn  
Chen it nhiều tiếng động  
Như lan lận muôn sao  
Đáng nghiêm người gieo giống

NÂU CHIÊM lược dịch

## CON CHÓ

của BA KIM

KHI còn bé tôi rất sợ CHÓ.

Còn nhớ Tết năm ấy, tôi sang chơi bên nhà ông bác, đang nó đùa trong vườn thì bị một con CHÓ mực thật to đuổi cắn. Tôi nhanh chân vượt qua mấy luồng cải rồi xông vào thang gác, leo lên tầng thượng mới thoát nạn, khỏi bị CHÓ bắt phải đứt.

Sau khi đó, mỗi lần tôi gặp CHÓ, là mỗi lần tôi chạy trốn, và cứ mỗi lần tôi chạy trốn là mỗi lần nó đuổi theo sát gót. Rồi khi NÓ đuổi không được thì NÓ đứng lại nhìn trừng trừng vào tôi mà sủa oang oang.

Tôi càng sợ sệt chừng nào, thì NÓ càng hùng hổ lên chừng ấy.

Thế rồi sợ CHÓ đã thành một cái tội của tôi.

\*\*\*

T HÁNG năm qua...

Tôi dần dần trưởng thành theo năm tháng. Rồi một ngày kia tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ CHÓ là một điều si nhục. Từ ấy, mỗi khi gặp CHÓ là tôi đáng lẽ, chứ không chạy nưa. Thay tôi đáng lẽ, NÓ cũng đừng lại đương đối mặt len nhin tôi một cách vô cùng giận dữ, rồi cất giọng sủa oang oang, đoạn NÓ nhẹ răng há miệng, sừng sững như chiếc dớp lấp tối, nhưng sự thật thì NÓ chẳng dám thêm nữa bước.

NÓ nhìn tôi bằng cặp mắt căm hờn, tôi cũng lấy cặp mắt căm hờn nhìn lại NÓ. NÓ đứng im, cúi głú nguyên khoảng cự ly giữa tôi và NÓ.

Một phút sau... tôi xay lung định bỏ đi... NÓ lập tức rượt theo chạy cắn.

Tôi túa khéo quay phắt đầu lại, NÓ giật mình đứng khụng không dám đuổi theo nữa, rồi lại gầm gầm gừ gừ như chạy cắn lây tối.

« Hừ, đồ CHÓ! bàn linh của mày chỉ có thể thời à? ! Trong đầu tôi nghĩ như thế nên càng oang long hơn. Cáp nát của tôi từ thời đó giận dữ dần dần đòi sava thái độ khinh miệt. Rồi nó nhện tôi đậm chân xuống đất quát mắng NÓ.

NÓ giật mình bắn lùi lại vài ba bước, nó bỗn đầu nao núng, nhưng vẫn còn sava với vài tiếng oang oang. Nhưng lần này tiếng sủa ấy đã không còn cái giọng hung hổ của khỉ xưa nữa.

Tôi rất ghét cái giọng sủa ôm & khôn minh bạch ấy, nên cău tiết nhất với một hòn đá lên thẳng cánh giang vào đầu NÓ.

Hòn đá ấy trúng ngay vào lưng. NÓ rú lên một tiếng đau đớn rồi cúp đuôi chuồn mất, chăng cần đợi đến hòn đá thứ hai.

Tôi nhìn theo bóng con CHÓ cúp đuôi cắm cỏ lán trốn mà bật lên hai tiếng cười khinh miệt...

\*\*\*

Từ ấy về sau, CHÓ nháu thấy hòn đá trên tay tôi là cắp đuối lán trốn!

NGUYỄN KHÁNG dịch



ĐỜI MỚI số 122

## EM NHỎ MỒ CÔI

SONG NHẤT NỮ thuật

Viên trang súi tròn tròn cặp mắt.

— Thời thế là di đứt hỏng toét!

Nhưng Belfiore đã nỗi nóng :

— Sao người ta ngu xuẩn thế! Cứ nhìn là đũi rõ nếu bố da trắng mè da trắng thi đẽ sao thành đứa con lai da đen! Bằng chứng sờ sờ ra đó, cái thứ công lý của ông là luật häng bêt! Dã man! Mọi rợ! Tôi thèm vào nghe!

Và chàng bỏ đi, thâm tâm nhất định không bao giờ gặp lại Angelo, chàng bỏ rơi hắn nó, vì nó không mang một chút máu mủ nào của chàng trong huyết quản!

Nhưng khi về tới nhà cùng với Gennaro thì đã thấy bà Nhất đợi sẵn đó với thẳng bé da đen. Rất bình tĩnh bà Nhất nói trước:

— Ông Belfiore à, tôi đem « con ông » lại, và tôi cầu xin rằng ông sẽ không khước từ nó. Tất nhiên máu ông không có trong huyết quản nó đâu, nhưng đó là dòng máu vợ ông.

chỉ có ông mới đem lại được cho nó cuộc đời bình thản. Ông hãy cố có một tình triu mến của người mẹ đối với con. Thằng bé này đã đau khổ vì... đời, ông gánh giùm nó niềm đau khổ ấy.

Rồi bà Nhất khẽ đun thẳng bé về phía Belfiore và bỏ đi. Như ngày dài, Belfiore cúi đầu lặng lẽ, không dám nhìn mặt thẳng bé. Còn Gennaro thì âm thầm theo dõi bạn, cảm thấy xót thương thằng bé con lai khâu khinh, rắn rỏi, thông minh Gennaro lén tiếng,

— Belfiore à, Angelo nó ngoan lắm, chúng mình sẽ dẫn nó tới các tiệm ăn, rồi mỗi khi chúng mình đàn hát thì nó sẽ nhận tiền! May đồng ý chứ?

Belfiore giọng đầy thát vọng đáp :

— Tuỳ may ! ..

BẮT đầu từ hôm đó, Angelo ngày ngày theo hai người đi làm. Thằng nhỏ

rất mau quên công việc. Gennaro vui lòng làm nhưng Belfiore thi vẫn lạnh lùng. Bữa cơm, Angelo thấy Belfiore nhăn nhó, bèn bẻ mẫu bánh mì đưa mời, Belfiore giật lấy quẳng ra xa trước sự kinh ngạc của Angelo. Gennaro trách bạn :

— « Sao mày lại thế? Thằng bé ấy muốn cho chúng ta bớt khổ. Tại sao mình lại... »

Belfiore càu nhau :

— « Không phải lỗi tại tao. Tao không thể chịu đựng được sự có mặt của nó ở đây! Nó gợi cho tao nhiều đau khổ! »

Gennaro không dám nói dài lời. Cả ba lững thững đi dạo ven đồi, Angelo theo sau. Chợt ngó thấy một bông hoa đẹp ở bờ hồ, nó chạy lại định hái, quên cả nguy hiểm. May Gennaro trông thấy kịp, niu lại được, mang Angelo :

— « Sao con dại thế! Thụt xuống hồ có chết không! Thiếu gì hoa khác! »

— « Nhưng cái ấy đẹp! »

Gennaro xúc động về tình tinh thơ dại của đứa trẻ, nắm tay nó dắt đi. Belfiore lảng lặng ngẫm nghĩ. Tại sao Gennaro lại lỗi nó làm gì. Cứ để nó hái, rồi nó... chết, thì có phải đã giải quyết xong vấn đề Angelo một cách giản đơn chóng vánh. Riêng phần Angelo thì nó tim được ở Gennaro tắt cả sự triu mến nuông chiều. Gã họa sĩ kiêm nhạc sĩ giang hồ ấy cũng dạy lại cho Angelo một vài điều hát và cách dạo đàn nhưng Angelo không thạo mấy vì không có khiếu. Đồng thời nó cảm thấy một thế giới khác đã ngàn cách nó: các trẻ cùng theo thấy nó khác màu da, ché riêu nó một cách độc đáo. Thằng bé chỉ khóc, Belfiore không hề bênh nó bao giờ, chỉ có Gennaro luôn can thiệp, đuổi bọn trẻ tinh quái di và an ủi nó. Một hôm Belfiore bất ngờ Gennaro bảo bọn trẻ rằng:

— Tao tưởng chúng bay lớn tuổi, đã biết nghĩ, nào ngờ chúng bay đã man quá, bắt nạt một thằng bé yếu ớt. Từ nay hè đứa nào không đánh đập trêu chòng Angelo thì cứ mài tuân tao thường tiền cho bố ống đề đánh, ngược lại, đứa nào động đến Angelo tao bắt phạt một xu!

Belfiore đã mỉm cười.

Và một buổi kia, ông chủ tiệm ăn đã thỏa thuận mượn cả ba vào làm riêng cho hiệu mình. Thỉnh thoảng có những tiếng cười riệu cợt. Belfiore càng thêm đau xót.

(còn nữa)

★ MỘT CHUYỆN PHIM HAY 3 KỲ ĐÃNG HẾT ★ MỘT CHUYỆN PHIM HAY



Bản báo cáo của  
bác sĩ KINSEY



1.— Bà cứ yên trí. Tôi không có bán  
gì đâu. Tôi đến đây hỏi về sức  
của bà ấy mà !



2.— Bà má tôi không có ở nhà nhưng  
tôi có thể giúp kiến cho ông.

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn  
117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán.  
Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lý trả lại băn  
thảo.

— Bài viết về tòa soạn xin nhớ viết  
lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ  
riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới  
bài.

NHÂN BẢN MỚI • HÀ VIỆT PHƯƠNG • NHÂN BẢN MỚI

## CHỦ NGHĨA XÃ HỘI SA LẦY

(TIẾP THEO TRANG 13)

« miễn cưỡng » phủ nhận lúc khởi sự Cách Mạng tháng Mười, nhưng tới 1923, với chính sách Tân Kinh Tế, đã rắp tâm cứu vãn lại, đề tạo ra cơ sở kinh tế kỹ nghệ cho Nga, hòng xây dựng X.H.C.N. sau này) ở chỗ độc đoán giả tạo ra một mẫu người vô sản (trong một xứ mà giai cấp vô sản chưa thành hình, như nước Nga năm 1924-30, và cũng như nước Tàu, nước Việt năm 1945-54), rồi bắt buộc toàn thể nhân dân (đại đa số là nông dân) phải ripe theo cái khuôn kia mà sống một cuộc đời ngang trái, cơ cực, làm than vô vọng và vô hiệu suốt từ bấy đến nay.

### 3.— Hiệu sai luật mâu thuẫn của Marx

Nên lẩn cái « hủy thế » (cuộc cách mạng vô sản) ra cái « tống thế » (xã hội xây dựng theo X.H.C.N.) nên mới cho chế độ Nga Sô (của Staline) là đã thống nhất nói mâu thuẫn giữa Tư bản và Vô sản rồi, nghĩa là đã giải quyết nội phuơng trình « quyết thế → hủy thế → hủy thế của hủy thế » tức là thanh toán xong nhiệm vụ lịch sử của giai cấp vô sản rồi (trở về → vô sản → xã hội theo X.H.C.N.), có biết đâu rằng: tới đầu T.K XX trở đi thì luật mâu thuẫn của Marx không còn đơn phuơng như theo kiến văn, kiến giải của vị thủy tổ C.N.X.H. khoa học đã nhận định trước đây nữa. Luật đó cần phải tu chỉnh theo thực tại khách quan, hay đúng hơn theo các cuộc khám phá ra sự thực khách quan.

Do mấy điều làm lẩn về nguyên tắc căn bản trên đây, mà phe phái Staline đã không thêm đếm sỉa gi đến công trình phát kiến của mọi ngành kiến thức gần đây. Thành thử họ lại quá tang

Phạm vào mấy lỗi lớn này nữa :

### 1.— Về Vật Lý

Họ làm lơ về chỗ khoa học té phản đã khâm phá ra vai trò quan trọng của điện tử trung lập (*neutron*) ở trong cơ cấu của nguyên tử (cơ sở của vật chất) nên, thiến sang lãnh vực chính trị, họ nhất định không đếm sỉa đến vai trò của giai cấp tiêu tư sản trong gian ở trong cơ cấu xã hội (kiến cho Lénine đã làm khi bắt đồ quá sớm vai trò của phe Kérensky, cũng như

mời đây Mao Trạch Đông gạt bỏ vai trò của phe Lý Tân Nhân, và Hồ chí Minh gạt bỏ vai trò của phe Trần Trọng Kim, để rồi, sau đó ở Nga thì phe Staline đã « chép nguyên văn » chủ trương của Kérensky, và sau đây thế nào ho Mao và họ Hồ cũng sẽ phải « tái bản » chính sách của họ Lý, họ Trần. . thì mới sống được, ở giữa một thế giới tư bản tiền tiến về kỹ nghệ mà lại chưa cộng sản hóa.

### 2.— Về kinh tế,

họ bỏ qua vai trò của thành phần trung gian giữa kẽ sản xuất (tư sản cộng với vô sản) và kẽ tiêu thụ (là toàn thể nhân dân) nên về mặt xã hội, họ chủ trương tiêu diệt giai cấp viên chức và mại bản rồi, vô hình dung, họ đã thay thế vào đó một bộ máy cán bộ thư lại, lại còn cồng kềnh, nặng nề, tồn hại hơn là bộ máy quản liêu và con buôn trước đó; và về mặt chính trị vô hình dung, là lớp dân còn lạc hậu về kỹ nghệ nên giữ địa vị tiêu thụ, họ phải chịu lệ thuộc vào thành phần trung gian mại bản (như dân Anh, dân Pháp hiện nay) chứ không « được » trực thuộc vào thành phần sản xuất (dân Mỹ chẳng hạn), do đó, về nội bộ thi họ khổn khổ về « cán bộ chủ nghĩa », và về ngoại giao thi họ đang theo đuổi « mại bản chủ nghĩa », nguy hại vô cùng cho giai cấp vô sản cầm lao.

### 3.— Về Triết lý

Áp dụng máy móc « quan niệm khách quan » của Marx Engels nên chủ trương vô ngã, làm cho con người lúc nào cũng cho mình là kết quả của điều kiện khách quan, lúc nào cũng nghĩ theo khách quan, làm theo khách quan, sống theo khách quan; mà khách quan ở đây là Đảng Cộng Sản Ðệ Tam, mà Đảng lại do một lãnh tụ, bằng xương bằng thịt — nghĩa là hết sức chủ quan — điều khiển, thành thử Đảng ban lệnh ra một cách hết sức chủ quan, rồi đảng viên và quang đại nhân dân hết sức khách quan mà thi hành. Kết quả: thiếu số thống trị hoàn toàn cách biệt với đa số bị trị; đa số bị trị sinh hoạt hoàn toàn như những bộ máy, không bao giờ dám, không bao giờ được viện đến « chủ quan » của mình ra nữa. Thi còn gi

như nước Nga, nước Tàu và nước Việt hiện nay đang thất lusing buộc bụng, bóp móm bóp miệng đi để mua hàng hoá, tức là đem thắng dư giá trị ra cung phụng cho dân Mỹ, dân Anh, dân Nhật, dân Pháp, cung phụng cả cho phe « vô sản » ở các nước tiên tiến về kỹ nghệ. Do đó vô hình dung đã nối dào cho giặc, nghĩa là mang sức lao động của « toàn quốc vô sản » ra làm giàu thêm cho phe tư bản để quốc và đồng thời « từ bắn hoá » phe vô sản của cường quốc, nghĩa là hำn đà phát triển của X.H.C.N. lại.

### 4.— Về Xã Hội

Không nhận ra rằng:

a) ở các nước tiên tiến, vai trò *củi* các nhà bác học chuyên môn đã làm đảo lộn hồn vị tri của giai cấp vô sản (một bộ máy chạy bằng tinh lực nguyên tử có thể làm thay được hàng muôn vạn thợ thuyền, nghĩa là loại được sức lao động của giai cấp vô sản đi, và nói theo danh từ Mác xít, thi thăng dư giá trị lúc này không phải do giai cấp vô sản mà chính là do « giai cấp » bác học chuyên môn tạo ra), như thế tất chủ trương Tranh đấu giai cấp của Marx cũng cần phải « lật ngược lên để di bằng hai chân », mà hai chân đây là phe bác học chuyên môn: phe này phải lao tâm lao lực để sản xuất ra mọi thứ cung phục cho giai cấp thợ thuyền đang hóa ra thất nghiệp thường trực;

b) *thuyết Tranh đấu giai cấp* không giải quyết nổi mâu thuẫn giữa loài người vì, sau khi san phẳng bất công xã hội đi rồi (giả dụ là ở Nga đã làm xong việc đó) thì giữa các « đồng chí » với nhau lại nảy ra nguồn chênh lệch về trí tuệ, về tình cảm, về thể xác, do đó sinh ra mọi chyện xích mích — mọi mâu thuẫn — cũng lại chỉ có thể giải quyết bằng... lợi khí giai cấp đấu tranh thôi (nên Sít ta lin cũng như Malenkov mới sát phạt nhiều đồng chí của mình đến thế!);

c) *Thuyết Thặng dư giá trị* áp dụng ở từng nước một (theo chủ trương: xây dựng X.H.C.N. ở từng quốc gia một) đã là một điều thậm vô lý mà lại còn làm lợi cho địch thủ, là phe tư bản nữa, vì cả một xã hội theo X.H.C.N.

Malenkov mới sát phạt nhiều đồng

chiến thắng này, và làm giàu thêm cho giặc, nghĩa là mang sức lao động của « toàn quốc vô sản » ra làm giàu thêm cho phe tư bản để quốc và đồng thời « từ bắn hoá » phe vô sản của cường quốc, nghĩa là hำn đà phát triển của X.H.C.N. lại.

### 5.— Về chính trị

thì nguyên một việc đem thi hành chế độ *Bộ tài vô sản* ở những nơi giai cấp vô sản chưa thành hình (Nga, Hoa, Việt) cũng đã là một trò giả tạo, phi lý, nên phải dùng đến cường quyền, bạo lực, nghĩa là tự đổi mình giữa lứa lừa bip nhân dân, thi mới trói cô người ta vào bắt người ta theo lấy được. Do đó đã xảy ra biết bao nhiêu trò man trú diệu ngoa bao nhiêu chuyện bịa đặt, bao nhiêu thủ đoạn bất nhân và bất nhân.

### Rút tại

thi chỉ vi C.N.X.H. bị áp dụng sai chỗ, sai lúc nên nó mới hóa ra một thứ tôn giáo cuồng nộ, chết đứng, khiến cho ở Đông phương thi nó biến thể ra thành một chính sách Phong Kiết nông dân, còn ở Tây phương thi nó thục lùi về tình trạng *Tư sản Xã hội*, nghĩa là nó bị sa lầy và thoái hóa.

### H.V.P.

#### KỲ SAU:

#### (III)—C.N.X.H. đọa lạc



Trong dịp viếng thủ tướng Nernu vừa rồi. Ngoài trù zew Châu án Lai đã đặt vòng hoa lên mộ thánh Gandhi.

2



## SỰ THỎ'

ĐỊNH NGHĨA: Thủ là một sự thay đổi chất khí giữa cơ thể và ngoại vật. Sự thay đổi chất khí ấy nhờ hơi thở và những tế bào. Thay đổi chất khí ở phổi gồm có hai giai đoạn :

1) Thở vào hay là không khí đi vào phổi.

2) Thở ra hay là thán khí được phổi tung ra.

Cả thở ra lẫn thở vào, một cái thở ra một cái thở vào làm thành một nhịp thở.

### Tính chất của sự thở.

LÀN THỞ: Người lớn thường thở trong một phút đỗ 16 đến 20 lần.

Trẻ con 30 đến 35 lần.

Mới đẻ 40 đến 45 lần.

Sự thở có thể tăng lên: (polypnée) trong bệnh sốt, trong những chứng băng huyết nặng, trong các bệnh phổi cấp tính hay kinh niên.

Sự thở có thể chậm xuống: (bradypnée) trong những chứng nghẹt các đường hô hấp.

NHỊP THỞ: Thường thì thở đều, không đều là khi có bệnh. Những nhịp thở đặc biệt đáng chú ý là :

NHỊP THỞ CHEYNE STOKES: ngừng thở rồi thở mạnh lần, rồi lại thở yếu lần, rồi lại ngừng thở. Cứ tuần tự như thế mãi.

NHỊP THỞ KUSSMAUL: thở vào rất sâu, rồi lại nghỉ một chốc, rồi thở vào rất mạnh, rồi thở ra hết sức gấp, rồi lại nghỉ một chốc. Hiện tượng này cứ tiếp diễn mãi. Nhận xét hết thở trong những cơ bệnh dài đường (comas diabétiques).

NHỊP THỞ INVERSÉ: một sự thở ra voi, rồi thở vô rồi ngừng một chốc. Ví dụ trong bệnh broncho pnemonie.

Sự thở thường thở cạn khi thở mau, và sau khi thở chậm. Người ta gọi « dyspnée » là làm trở ngại bối hống hô hấp tại phổi, yết hầu hoặc bối.

Người ta có thể phân biệt :

SỰ NGHẸT THỞ (dyspnée) khi thở vào như trong chứng « croup ».

SỰ NGHẸT THỞ (dyspnée) khi thở ra như trong chứng « asthme ».

Họ là một chuỗi thở ra mau.

NHẤT MŨI (hoquet) là một sự thở vô động chậm đếnぎn khinh do sự co rút của hành cách mổ (diaphragme).

NGẮP (haillement) là một sự thở vô sâu.

THANH LIÊM

### Sơ lược cốt truyện

Mẹ Tình lão chồng năm anh lên chín tuổi. Hai năm sau, anh đã thành một đứa trẻ mồ côi. Tình sống một quãng đời thơ ấu thiếu tưới vui bên người cha dượng kinh khôn, hai đứa con riêng của ông : Tùy và Kien. Một sớm kia Tình bỏ nhà đi sau một trận đòn oan ác. Anh loo vào đời, giữa những ngày đeo tết nhất khỉ cuộc chiến tranh thế giới sắp kết liễu.

Tình đến ở nhà Đạm, một người bạn học nhà nghèo. Anh theo cha Đạm đi làm trong một nhà máy. Ngày tháng 8 bùng dậy mấy tháng sau. Tình theo đoàn trại lên đường.

Mỗi năm sau Tình có mặt tại thành phố. Anh gặp lại gia đình bạn cũ và Hạnh, người chị họ đã chia sẻ cùng Tình một thuở thiếu thời tang tóc. Hạnh làm nô đồng, Cố còn là một nhà thơ. Xe dịch ở sống nhiều nên thơ Hạnh rất phong phú. Gần Hạnh, Tình bắt đầu viết văn. Công việc đòi Hạnh đi luân. Được ít lâu họ phải chia tay. Tình vào Nam với ý định viết thêm và tìm sống.

Đã yết  
lại làm việc nhiều nên Tình mắc bệnh lao.  
Mất việc, Tình trở về Bắc nương nâu bén  
que ngoại. Anh chết giãy một mùa đông,  
để lại thiên truyện cuối cùng viết giờ cho  
Hạnh ..

# NIÈM TIN

## TIỂU THUYẾT DÀI của VĨNH LỘC

thả tháo mấy đụng giây nắc mèn.

Một mảng trời xanh lơ đồng khung trước cửa sổ. Nắng vẫn lên những chiếc dịch liên tiếp đến. Một hôm, sau cơn sốt rét, Hạnh đã được bác sĩ cho biết là cô bị yếu phổi. Hạnh phải nghỉ dưỡng bệnh suốt sáu tháng ròng.

...  
Cô được một

bác sĩ quen đưa vào làm trong bệnh viện.

Hạnh cũng không hơn gì Hạnh

Hoan ở lại thành phố với gia đình một ông chú và được ông cấp cho tiền để theo học. Chú Hoan làm việc cho sở bưu điện. Công việc đòi ông và gia đình đi nhiều nơi. Có tháng Hoan lo phát sốt lên vì bắn bắt bóng giáng tờ bưu phiếu thường lệ, Hoan ở trọ trong gia đình một người quen với ông chú cô. Nhà ở trong một ngõ hẻm.

Căn gác cô ở hơi chật chội nhưng được cái sáng sủa. Nhà dưới là mấy gian đình người ta. Họ ở còn chen chúc hơn nhà họ ngăn nhà kia bằng một bức vách gỗ tối om. Gia đình nhà bà chủ trợ của Hoan chiếm hết căn gác. Bà chủ nhà leo nhéo cả ngày. Ông chồng trái lại chỉ nói lúc nào cần lầm. Hai ba cô con gái sần sanvas tuổi nhau. Có lớn nhất chưa đầy mười bốn tuổi.

Hoan đưa Hạnh đến giới thiệu cho bạn một chân kẽm lùi trẻ học tối. Ba cô tiểu thư giống mẹ như đồ khuôn, nhất là cái tính ra nói. Hạnh cố chịu đựng. Tương đối cũng còn hơn chỗ ở cũ nhà thi tối và thấp, lại ở chui rúc vào mãi tận ngõ hẻm một vùng ngoại ô xa nơi làm việc hàng máy cây số. Buổi trưa Hạnh thường phải ăn cơm trên phố và lại nhà một người quen nghỉ đợi giờ đi làm.

Ở đây, tối tối Hạnh đọc sách vào giờ mấy đứa trẻ học bài xa xôi. Đêm nào muôn viết, Hạnh ra cho mấy cô bé vài bài toán hay một bài luận hoặc dịch ngoại ngữ.

(Còn nữa)

## Vào truyện



Ó tiếng hát trong trêo vui tươi vang vẳng từ hành lang sau nhà. Nắng đã bén lên đầu cửa sổ. Hoan bừng mắt, lắng nghe trong một lúc tiếng chuông đồng hồ báo thức sắp reo vang. Nhưng cô chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Nỗi vui bình dị đến như ánh nắng buổi sớm mùa xuân. Hoan lầm bầm :

— Bảnh mắt ra đã hát vèo von ! Từ lúc nào, ánh sáng tràn vào gian gác. Nhè êm vắng. Mấy tấm màn trắng còn buông lụp xụp. Một bàn tay len lèo thò qua cửa màn. Bàn tay nhỏ của Hạnh luôn vào trong, tim kiém.

— Con ranh con !

Hoan dãy này lên khi bàn tay rớt lạnh của Hạnh chạm lên má cô. Hạnh « suýt » một tiếng se sệt.

— Bảy rưỡi rồi đấy. Còn định nằm ăn vạ nữa sao !

— Hôm nay nghỉ, phải tự cho phép ngủ trưa một lúc để trả thù cái đồng hồ sáng nào cũng cứ đúng lúc minh dương ngon giấc thì reo reo bên tai.

Hạnh cười di dời. Cô nghĩ được một câu khôi hài hơn :

— Tao thì chả cần đồng hồ. Sáng sảng cứ nghe cái ông hàng xóm nghiêm ông ấy hắt hơi lên mấy tiếng là đã sáu rưỡi đúng.

Hoan khúc khích cười. Hạnh thong

(tiếp theo trang 46)

— Hừ, tiến bộ, Lan làm tôi phát ngượng giúp cho mấy cô ! Tôi tưởng đó chỉ là thoái bộ, là diễn cuồng là dâm dỗ. Cô nào là vợ tôi, tôi tuyệt đối các lối mặc ấy vì tôi thấy tôi nghiệp cho mấy cô làm dĩ mà không biết !

Bạn nói tiếp :

— Anh sợ các cô người ta nghe à ? Đấy, đời là thế đấy người ta chỉ sống đối trá với nhau mà thôi. Tôi không hiểu tại sao người ta không dám nói sự thật ? Phải chăng sự thật hay mất lòng ?

Và tôi cũng không hiểu tại sao trước một sự thật quá trần truồng như thế mà người ta vẫn không có can đảm nhìn vào đề mà sửa chữa ? Có một số đồng chí em sống quay cuồng như một lũ thiêu thân, đi vào cõi chết mà cứ ngờ là hạnh phúc. Cố lẽ họ không hiểu lòng chúng mình muốn gì thi phải. Họ cứ nghĩ chúng mình là những thằng râu mày chỉ biết có những sự tầm thường mà họ săn cõi.

Không, họ lầm to. Tôi tưởng cần phải nói đề chí em họ hiểu rằng chúng minh ngày nay không phải là chúng minh của hai mươi năm về trước nữa đâu. Thực tế của cuộc đời đã làm cho chúng minh xa hẵn những cái lăng mạn của Xuân Diệu của Lê văn Trương trước chiến tranh.

« Ngày nay hoàn cảnh xã hội đã mang lại cho chúng ta những mẫu ý thiết thực. Trên lãnh vực của hạnh phúc cá nhân, giữa cuộc đời hiện tại tôi tưởng cần phải nói to với các chí em, phải hiểu thực tại, đừng quay cuồng với ánh đèn « nê ông » đừng hoa mắt vì màu vàng và màu bạc, đừng bớt những ảo vọng « một nghìn lẻ một đêm ». Đối với chúng ta nói chung và đối với tôi nói riêng, trong khi đi tìm người bạn đường của ngày mai, tôi chỉ chú trọng đến hai phương diện : Trong gia đình các cô là một nội trợ giỏi, và ngoài xã hội, các cô phải là một công dân xứng đáng. Ngoài hai phương diện tất cả đều vô nghĩa. Các cô đẹp trai vạn lần cũng mặc, các cô giàu muôn triệu cũng vô ích nếu tư tưởng chúng ta không giống nhau và thiếu mất hai phương diện ấy.

« Nói thi to lớn thế thôi chứ thật ra tôi — Hay chúng tôi cũng vậy — chỉ cần có thể này thôi : các cô phải hiểu luôn rằng các cô có một bồn phận là làm mẹ và làm vợ ; và ngoài xã hội các cô cũng có quyền kiêu hãnh vì kinh nghiệm lịch sử cho ta biết rằng thường thường các cô tố

ra có giá trị và năng lực. Các cô có thể làm đầy đủ công việc như các bạn nam nhì mà không phải hy sinh một chút gì về đời sống tinh cảm hay sự mang làm mẹ làm vợ cả. Tất nhiên tôi không nói đến những trường hợp đặc biệt.

Tôi say sưa nghe bạn nói như một tin đồn nghe giảng đạo. Mãi đến khi bạn tôi dừng lại tôi mới dám hỏi :

— Anh nói cũng có lý song hơi nhiều. Và có lẽ rồi anh sẽ ở quá mất vì các cô không nghĩ như anh. Vì thử nếu đúng như lời tôi đoán, anh có vợ không ?

— Số ở quá ? Anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói : Hiện giờ có đến hai triệu người đàn bà thừa nhé !

Mặc dầu đã có « tối hậu thư » báo trước phải bình tĩnh, song quả thật tôi đã thấy hóa khế hoa ra màu đỏ và ánh nắng trở nên xanh. Tôi sững sờ hỏi lại :

— Bao nhiêu ?

— Hai triệu ạ ! Nước ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng thừa mứa. Anh không biết ư ?

— Khủng hoảng thừa ?

Tôi bàng hoàng lập lại ba tiếng kinh khủng ấy mà thấy toát mồ hôi !

Tôi có không tin song với vẻ mặt của bạn tôi lúc ấy làm cho tôi hơi ngạc nhiên khi nghĩ đến sự thật của vấn đề ấy. Phũ phàng dồn hóa ra tàn nhẫn mắt thôi !

Tuy nhiên, trong tâm khảm các bạn nam nhì vẫn còn ăn nắp những điều khó hiểu, vậy xin mời các bạn di sâu vào những ý nghĩ của bạn tôi :

— Trước khi thành gia thất tôi nghĩ gì về người ấy ư ? Tôi nghĩ rằng : « Sở dĩ người đàn bà quyến rũ được chúng mình là vì họ có một điều gì bí mật mà chúng mình chưa biết đây thôi và khi đã biết được rồi



Món quà kỷ niệm ở vùng nhiệt đới !

thì tình yêu xuống ngay ».

« Những điều bí mật ? Phải chẳng đây là sự thật của phương diện tình tinh ? Sở dĩ khi đã hiểu nhau rồi tình yêu xuống ngay là vì trước kia ta không dám nghĩ đến những sự thật mà thôi. Khi đang thương nhau chúng ta không có can đảm nhìn nhận những điều xấu của nhau. Người ta bảo « khi thương trái ấu cũng tròn » quả là không sai ! Vì chúng ta chỉ sợ tình yêu vỡ ngay từ lúc ấy mà thôi.

Song xét cho kỹ thì thà mà dề cho tình yêu vỡ từ lúc ấy còn hơn là dề đến sau này vì nhất định thế nào cũng sẽ đồ vỡ nếu chúng ta không dám nhìn nhận những điều xấu của nhau. Bởi vậy tôi muốn có một người vợ đồng tư tưởng và cốt nhát là phải có can đảm nhìn thực tế với một con mắt phục thiện. »

— Rồi sao nữa ?

— Và ngoài những điều ấy vợ tôi còn cần phải sống với thực tế chứ không phải sống lơ lửng trên không trung với những ước vọng hão huyền, vợ tôi phải biết hoà minh vào cuộc đời hiện tại, phải hiểu rằng mỗi cá nhân đều là một con của xã hội. Phải làm việc cho xã hội như trên tôi đã nói. Thế thôi.

— Thế thôi ?

— Vâng.

Hoá khê vẫn còn rơi. Nắng xuống khà lâu rồi và câu chuyện cũng với lần theo với ánh nắng. Tuy thế tôi vẫn còn thấy thiếu sót một cái gì nếu tôi không hỏi tiếp những điều phụ :

— Anh có thể « thương vợ » đến nỗi phải đánh không ? Như kiểu ông kỵ sư Khanh trong « già hạnh phúc » chẳng hạn ?

— Kể thi cũng không nên. Người Việt Nam chúng ta có một tiếng dùng dề xưng hô giữa vợ chồng rất là hay : tiếng « minh ».

Mình tức là ta. Gọi vợ hoặc chồng của nhau là mình tức là giàn tiếp gọi mình vậy ; cho nên đánh vợ tức là đánh mình. Và tất nhiên là ai lại đi tự đánh ta bao giờ ?

— Và sau hết, anh có quan niệm gì về sự trong trắng của người vợ anh không ?

— Điều ấy đối với tôi không quan hệ, vì tôi tưởng nó thuộc về sự tự trọng, cho nên nó quan hệ với chính thân các cô nhiều hơn.

Câu chuyện đến đây thi hết vì trời tối quá rồi, không còn trông rõ được màu tím nhạt của những chùm hoa khé búp nhỏ lì ti nữa.

THƯƠNG LAN



# NGƯỜI NỮ CỨU THƯƠNG

XX

— Vàng, tôi còn nhớ...  
— Cô nhớ như thế nào... nói tất cả với tôi... Tôi muốn biết tất cả... Mai như một cô học trò đọc bài : — Người ta gọi tôi... nói rằng người nằm ở phòng số 7 sắp chết... Nghĩa là đúng Trung tá Ái...  
— À, thế ra nhà tôi ở phòng số 7. Thiếu phụ nhắc lại như muốn ghi vào trí nhớ. Thế rồi sao nữa ?  
— Thế rồi tôi đến nơi...  
— Rồi... nhà tôi mất ?  
— Vàng...  
— Rồi sao nữa ? Sao nữa ?  
— Tôi sửa lại mèn, đắp nước đá lên trán...  
— Đắp nước đá lên trán... Nhà tôi bị thương ở bụng kia mà ?  
— Vàng... Vì sốt...  
— Tôi hiểu rồi... nhà tôi có nói gì không ? Nhà tôi có nói gì không ? Mai cố nhớ lại. Thiếu phụ đã đứng lên, mắt không rời khỏi nàng.  
— Cô nhớ lại xem .. Quan hệ lâm.. Quan hệ lâm ..  
— Vàng, ông ấy có hỏi...  
Về mặt tài nhợt sắt hẵn lại, chăm chú.  
— Nhà tôi hỏi những gì?... Hỏi gì? . Câu hỏi dồn dập của thiếu phụ không phải là dạng thi thầm nữa mà là một tiếng gió khàn khàn. Những ngón tay bám mạnh vào thành ghế đến nỗi lộ trắng cả các đốt xương dưới làn da mỏng.  
— Ông ấy hỏi tôi bản thông cáo... Vì lúc ấy...  
— Thế nào ?  
— Vì máy vô tuyến điện vừa... Người đàn bà nghèo minh ra phía trước, như sắp đâm bồ vào Mai.  
— Rồi sao nữa ? Còn gì nữa ?  
— Chỉ có thể... Tôi nhắc lại bản thông cáo, thế rồi... thế rồi ông ấy tắt thở.  
— Thế còn bức thư ?  
— Bức thư nào ?  
— Chắc nhà tôi phải để lại một bức thư... Nhà tôi phải để lại cho tôi một thư... Vì nhà tôi không nói gì hết...  
— Không có bức thư nào cả... Vả lại ông ấy không thể viết được..  
— À ra thế... Cô nói là không có

\* PHÓNG TÁC của HOÀNG THO \*

thư và nhà tôi chỉ nói với cô về bản thông cáo thôi ?

— Vàng...  
Thiếu phụ thả mình xuống ghế, ngả đầu ra sau.  
— Bản thông cáo.. thông cáo...  
Rồi nứa nở khóc.  
— Bản thông cáo...

Viên giám đốc vội vàng bước lại gần. Thiếu phụ đầy lui mạnh một cách bất ngờ rời ngã nằm dài, trên nền nhà. Mai qui xuống nàng đầu lên. Hai mắt trắng nhợt trợn ngược lên đèn lè tròng trắng, cả người dây dưa, môi khô cứng sẽ thoát ra từng tiếng một dùt quãng :

— Bản thông cáo...  
Rồi đến :  
— Chết rồi... chết... chết...

Một y sĩ nghe chạy đến, rồi thêm một nữ diều dưỡng. Mai vội đậm dầu ra ngoài, đuổi theo bởi tiếng thét : « Chết... chết.. chết... ».

Thế đã xảy ra những gì giữa Trung tá Ái, chết hỏi bản thông cáo, với người đàn bà tái nhợt kia...

Đây không phải là sự tuyệt vọng của một người vợ khi hay tin chồng chết. Chắc có một cái gì lớn lao hơn mà cái chết đã chia li một cách bi thảm. Hai mắt tê tái ấy che đầy sự bí ẩn gì dày, và trung tá Ái đã đem sự bí mật gì xuống mồ ?

Người đàn bà kia muốn biết gì, và đáng lẽ người chồng phải nói gì trước khi chết ?

Thật nhiên, đường như tất cả vách tường ở bệnh viện đều sụp đổ lên người nàng trong một biển kinh động dữ dội. Mai nhẹ lòng minh vọng lên :

— Giác còn sống !  
Không còn phải câu chuyện giữa Ván với nàng ở bờ sông nữa ! Tâm màn xé tan ra, ánh sáng chói lòa mù quáng cả mắt nàng, vang dội muôn ngàn tiếng kêu gào, xao xuyến :  
— Giác còn sống !

Thế rồi là sợ hãi — đã chậm quá rồi chăng ? Nếu Giác sắp chết lúc này, ngay bây giờ, trước khi Mai có thời gian để trở về nhà, trước khi nàng thoát ra những lời cần thiết, nếu Giác chết đi mang theo tất cả những ngày

nặng nề từ lúc trở về mà không biết rằng nàng...

Mau lên ! Mau lên ! Mai chạy ra ngoài, không trả lời cho người già cửa hỏi gì nàng lúc ngang qua đường đi như thúc giục bảo nàng : « Mau lên ! » Lòng nàng rộn rã kêu : « Chạy đi ! » Và tiếng gọi xé lòng của người quả phụ bao trùm lên tất cả ồn ào rộn ràng, thúc đẩy nàng đi tới :

— Anh ấy chết rồi !... chết !.. chết !.. Mai hối hả vào nhà, vừa vui mừng lẫn kinh sợ. Làm sao đừng để cho chậm quá .. Giác chưa chết, bức ảnh kia chỉ là một sự lầm lẫn ! ..Những ngày đau đớn vừa qua cũng chỉ là một sự lầm lẫn mà nàng đã tưởng là không bao giờ cầm lấy tay Giác, nghe giọng nói của anh...

\*\*

MỘT gánh nặng trên vai nàng đã hút xuống : cơn mơ hoảng kéo dài đã tan rồi... Giác còn sống.. ! Giác sống ! sống ! sống !

Trời ơi, làm sao đừng để cho chậm quá... Mai hộc toc đi vào phòng.. Giác ở đây. Còn sống. Ngồi gần cửa sổ, trước một cái bàn con, đang há hoải với bàn tay trái, khó nhọc.

Trong dáng điệu chậm chạp, vụng về của Giác, có vẻ vô cùng tội nghiệp, bất lực, trẻ con. Một niềm âu yếm thiết tha tràn ngập lòng Mai. Thế mà nàng đã tính làm đau khổ một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng thương biết bao. Lúc bấy giờ, Giác hiện ra với một vẻ mặt khác — không còn phải là người chồng, kẻ tình nhân, bạn trăm năm nữa, là mà một đứa trẻ thân yêu cần đến nàng nàng đỡ che chở...

— Giác !  
Mai qui gục trước Giác, hai tay ôm quanh lấy anh. Nàng cảm thấy Giác gần gũi với mình quá.

— Mai !

(còn tiếp)

Xem Đời Mới số 101.

ĐỜI MỚI số 122

## Muốn Bán

Phố lầu mới cát luôn đất tại  
đại lộ Trần Hưng Đạo  
Chợ quán

Có đèn (compteur riêng 10  
ampères) và nước.  
Cầu tiêu máy.  
Trên lầu và dưới đất đều lót gạch  
bông. Nóc bằng.

Cắt toàn bằng gạch tiêu (terre cuite) và đúc bằng bêton armé cả  
(rất chắc).  
Các sở phi sang tên chủ bán chịu.  
Xin hỏi tại nhà báo Đời Mới  
117, đại lộ Trần Hưng Đạo -- Chợ quán

Đón xem

## ĐỜI MỚI

số 123 có nhiều bài  
đặc sắc

**Golden Club**

**CHÌ CĂN VÀI HỘP  
ĐẠI BỒ<sup>1</sup>  
NGŨ TẶNG TINH  
LA-VẠN-LINH**

**là ngài có thể hồng  
hào khỏe mạnh  
trở lại**

Ăn không ngon, ngủ không yên tối  
ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải, đó là  
triệu chứng mất sức, yếu tim của ngài !

Chì căn vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon ngũ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui vẻ tinh thần, việc làm không biết mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh La Vạn Linh được nổi tiếng nhất.

Tổng phát hành  
Nhà thuốc LA VẠN LINH  
CHOLON

(Có dề bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

Cuộc biểu diễn rất ngoạn mục  
TẠI NHÀ KHIÊU VŨ  
**GRAND MONDE**

Do cặp tài tử  
**MARGOT** và  
**CHIWIERTO** Trình bày

**CHÌ CĂN VÀI HỘP  
ĐẠI BỒ<sup>1</sup>  
NGŨ TẶNG TINH  
LA-VẠN-LINH**

**là ngài có thể hồng  
hào khỏe mạnh  
trở lại**

Ăn không ngon, ngủ không yên tối  
ngày mệt nhọc, đi đứng uể oải, đó là  
triệu chứng mất sức, yếu tim của ngài !

Chì căn vài hộp Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh La Vạn Linh ngài sẽ ăn ngon ngũ khoẻ, mạnh mẽ, hăng hái, vui vẻ tinh thần, việc làm không biết mệt. Đó là một kết quả vĩ đại, nhờ đó mà thuốc Đại Bồ Ngũ Tặng Tinh La Vạn Linh được nổi tiếng nhất.

Tổng phát hành  
Nhà thuốc LA VẠN LINH  
CHOLON

(Có dề bán khắp các tiệm thuốc Việt-Hoa

**TRANH ĐẤT VIỆT**

Vé nhiều màu, cỡ 24x32  
Ấn loát bên Thụy Sĩ  
Họa sĩ LÊ DIỄN, tốt nghiệp trường  
Mỹ thuật Giadinhs trình bày

Xuất bản do:  
Nhà sách & Nhập cảng  
**TINH HOA**

23 & 25, đại lộ Delanoue — CANTHO  
Giá lẻ mỗi tấm 10\$00 — Đã có sẵn  
4, kiều  
Bán tại các nhà sách, các nơi

## NHỚ ĐẤT THẦN KINH *Hồi ký của Duy Sinh*

(Tiếp theo trang 20)

ở xứ Thần Kinh trấn ngự được ánh đèn làm cảnh vật đã tự nhiên lại u tịch thêm nữa, tráng phủ trên mái nhà, tráng nhuộm lá cây, tráng mặc súc soi tố khắp nơi.

Qua nếp công thành cõi kinh, tôi có cảm tưởng như lạc vào một cảnh đồng quê, hoàn toàn tĩnh lặng, hầu như chỉ có trăng và cây cổ thụ thủ cùng nhau. Đẹp chậm rãi, dọc theo con đường nhựa, tôi dừng lại bên hồ Tịnh Tâm. Mặt nước hồ phẳng lặng, mực nước cao hơn mọi ngày, tĩnh thoảng một bóng cá ăn trăng làm nước sóng lên thành từng vòng tròn loang khắp hồ nước lặng. Ở đây xưa kia là nơi tế lễ linh đình lâm thi phái, nhưng giờ đây... triều đại phong kiến qua rồi nên dưới những gốc đại tamarisk, dưới mái chùa u tịch kia có những cặp trai gái nấp cửa từ bi say sưa ân ái... hồ Tịnh Tâm hiện tại theo như người ta kháo nhau là nơi hẹn hò lý tưởng nhất của nam nữ Thần Kinh; ai mà biết được có đúng hay không !

Một nhớ mưa

Hai nhớ đò ngang

Ba nhớ bánh khoái

Bốn nhớ chị Hằng đất Thần Kinh  
Năm nhớ hồ Tịnh Tâm

Sáu nhớ gì nhỉ ?

Sáu nhớ lăng tẩm Huế. Ai ghé qua Huế chẳng ham muốn đi thăm lăng, nói yết nghĩa của bao vị vua chúa triều Nguyễn, nơi đó phần nhiều cành đều đẹp. Tôi cũng là một trong những người ham muốn đó. Thế rồi muôn là được, tôi đã thăm lăng trong một buổi tối trời.

Mấy chiếc xe hơi vùn vụt đuổi nhau trên sườn đồi mù bụi, lao nhanh ra ngoài ô, người tài xế chỉ tay báo cho mọi người biết thành Nam Giao, thành Nam Giao đó ư ? tất cả chỉ còn là một đám đất hoang dại tro troi vài thửa tường đèn xám đứng run rẩy bên những đồng gạch vụn bị tàn phá từ năm nào. Giọng bác tài trầm tư :

— Ở đây xưa kia vui lâm, cứ vào mỗi ngày té lê, người đi đông như kiến cỏ, ăn ngủ lại ở trong thành nữa kia.

Đất ở đây đen xám, loang lổ, chắc hẳn là uống nhiều máu người nuốt nhiều thây người, vùi dập bao nhiêu hoài bão đang đâm hoa trỗ lá.

Mãi rồi theo những ý nghĩ không định hướng, mãi ngồi xám xẩm, cõi kinh của lăng tẩm Khải Định nhô ra sau một khu đồi. Xe lượn một vòng dài lên mặt nước Hương giang lóng lánh. Qua cầu Gia Hội, vào phố, trăng

## Nghệ thuật viết

(tiếp theo trang 17)

định lý của Mạnh tử cho rằng: « Mục đích duy nhất của văn học là cái sức biểu hiện ». Vậy thì cái đẹp văn nghệ cũng chỉ là cái sức biểu hiện thôi.

« Văn học chính thống của Trung Hoa chỉ khuynh về chỗ biểu hiện được tâm trí của các bậc thánh hiền thôi, chứ không phải là đề biểu hiện tinh thần của tác giả; bởi vậy văn học đó mới chết. Còn môn phái Thần linh thì có xu hướng biểu hiện tinh thần của tác giả chứ không phải tinh thần của cõi nhân, nên nó mới sống ».

« Văn chương thành khẩn chẳng qua chỉ là nguồn tình cảm kỳ thú của con người đứng trước Vũ trụ và cuộc đời thôi mà ».

« Ai mà giữ được sức viễn kiến của mình cho lành mạnh và trong sạch thì bao giờ cũng có được nguồn tình cảm kỳ thú kia; chẳng cần phải cưỡng ép Chân lý mới làm cho Chân lý kỳ thú đâu. Sở dĩ bao nhiêu ý kiến và quan niệm của các nhà văn trong môn phái nọ đều hoá ra mới lạ quá đỗi như vậy là bởi vì rằng độc giả đã quên thói làm sao bắt mắt nguồn viễn kiến của mình đi mất rồi ».

« Khắp mặt nhà văn của Trường Biểu Hiện đều chống sự bất chước thánh hiền thời xưa hay thời nay, và chống lại nền kỹ thuật văn nghệ. Anh em họ Nguyễn tin rằng : « Cú việc thả sicc cho lỗ miệng và cõi tay con người thì tự nhiên là có được những hình thức quan trọng trong văn chương và lòng thành khẩn ». Lý Lê Hương cho rằng : « Điều quan trọng là duyên dáng và lý thú ». Nguyễn Thế Tài nhận định là « Không có kỹ thuật nào để viết sách cả ». Một nhà văn cõi đời Tống, là Hoàng Thành Cử tin rằng : « Đường nét và hình dáng, đều bất ngờ mà thành cả, đúng như những lỗ hổng trong một cây gỗ bị một ăn vặt ».

QUÀN VĂN dịch

KỶ SAU : Thích thú Tim hiếu sự đời

### TÌM EM

— Nguyễn Hữu Tài 31 tuổi, chánh quán phô Đề Tứ Nghệ An, từ Vinh vào Saigon tháng 10 năm 1945 (trước học trường Lê Văn).

— Nguyễn Hữu Cói, 25 tuổi chánh quán phô Đề Tứ Nghệ An, từ Vinh vào Đồng Hới năm 1949 (trước học trường Nguyễn Công Trứ).

Bạn bè cùng lứa với Tài và Cói, nếu có tin gì kính nhờ cho biết. Trân trọng da lat trước.

Bà NGUYỄN HỮU DẬU  
nữ danh CHẤT  
số 67, đường Âm Hồn, 67  
HUẾ

(Còn một kỳ)

# LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

LL. MOI

TRUYỀN DÀI THỜI THẾ của HÀ PHƯƠNG

## CHƯA PHẢI THẾ

TRỊCH TRONG HỒI KÝ của CHÀNG

## THẾ MỚI PHẢI

TRỊCH TRONG NHẬT KÝ của NÀNG (13)

Mì đã xò ra những gì ; Hà hời Hà ? giữa lúc cả người  
còn hợp với nhau, sự trao đổi về thị giác, sự  
chọn lọc là rõ ràng, sự nhanh nhẹn và linh hoạt của  
Hà là Một thời thì mì viện ra những sự tích hoang đường của  
hàng Hồng Thập Tự Quốc Tế, của những Chương trình Kiến  
hiết năm năm của Nga Sô U, của những Sinh Tồn chủ nghĩa U,  
và những Mê ly Tình khúc thứ Tám hay thứ Chín gì đó của  
vợt đốc « Ba Bi, Chín quai, mười hai con mắt » đây.  
Đi ban ngày thì ngại  
mà đi đêm thì đấy :  
Cả đoàn đang lẩn mò trong lach tối...

Vậy thì B. chuyền cho mình xa Hà cũng là  
phải. Và ấy phè bình, cảnh cáo mình về vụ Hà  
cũng lại là phải.

Thôi, cắt đứt.  
Thế là hoàn toàn giải thoát.

**25-IV.** — Sớm tinh sương, di  
Lại qua khu vực lâm hùng dày. Hình như là phải  
vượt dốc « Ba Bi, Chín quai, mười hai con mắt » đây.  
Leo lét trên vòm trời, lọt qua khe lá rậm rịt,  
một vài đốm sao... Cỏi cút một vài tiếng hoảng hù rừng...  
sâu... và một vài tiếng thở dài, dài như dạ khue canh  
trường... Cắt sỏi rào rạo dưới gót dép cao xu lốp xe, rồi lách  
cách lăn xuống khe, xuống vực.. Không một tiếng vang...  
Bỗng đánh roẹt ! một cái : một bóng đen vắt ngang  
lach thẳm... rồi biến mất... Không một tiếng vang...

Tiếng còi rời lên, tẻ tẻ, buồn buồn, rờn rợn ;  
kiềm điếm nhân số : Thiếu mất một

Tiếc người. Oán... hùm. Phải làm sao bây giờ ?

**TỐI 25.** — Khai hội bầy kế hoạch ban  
ngày vậy.

Eo ơi ! bằng tuổi

minh : mới có 19 !  
— Nó chưa biết « mùi đời » là gì  
cả !... Nó chết là vì hùm thích ăn thịt trại tàn, đè dě  
thành Tinh mà !

Nằm trong lều cỏ, minh trắn trọc không tài nào ngủ  
được, vội chồm dậy ra bên lò lửa mò mẫm ghi lấy  
những cảm giác « làm sao ấy », vừa mới nổi lên ở trong  
lòng minh. Lạ và ghê quá ! Nó làm sao ấy !

Da thịt mình rung lên khi minh nhớ đến thiêt  
mạng : « Rất có thể là minh rồi cũng bị hùm vồ : minh  
chẳng còn tên là gì ?... Tân là thế nào ? « Mùi đời » là cái  
gì ? là ra sao ?... Minh mới 19 thôi ! »

Gai óc nỗi cả lên dây ! Thôi ! đi ngủ.

(Còn tiếp — Xem Bối Mới từ số 101)

— TRANG 40 —

## Nghẹn ngào

(tiếp theo trang 25)

lên nhìn bà phán lòng tràn ngập bao  
sự biết ơn.

Bà phán đặt tay lên vai nó :

— Thôi, em lấy áo ra đi. Dưa qua  
coi có phải không ? nó ngàn ngử một  
chút, đoạn đến thò tay vào chiếu, lôi  
ra cái áo đã nát nhầu, trao cho bà  
phán. Bà giơ cao lên, ngắm một chút,  
phất cái bà đưa qua cho chị đàn bà  
dứng kế bên, dỗ giọng :

— Phải rồi, đem về đi.

Mặt nói xám xanh lại, trổ mắt nhìn  
bà phán, miệng lắp bắp : « Bà !.. Bà... »  
Mặt bà phán bỗng chốc nhăn lại 1  
cách dẫu dữ :

— Bà gi ! mày ăn cắp mà còn chối  
hả ? Tao tha cho, không thi mày ở tù  
rục xương rồi. Quán khốn kiếp !

Bà quay phắt ra cửa, bước thong  
thả. Bỗng dừng, nó thét lên : « Trời  
ơi ! » rồi im lặng. Nó còn chưa tin việc  
vừa xảy ra là thật. Nó tưởng chừng  
người vừa thốt ra mấy lời mắng nó  
không phải là bà phán, bà phán với  
nét mặt tươi, đầy vẻ nhân từ ở buổi  
phước thiện. Có cái gì như chấn lẩy  
cõi nó, nó cố nuốt nước bọt, ám ức,  
băng hoảng.

Nó vừa muốn chạy theo bà phán,  
vội dừng ngay lại, cúi đầu xuống. Thật,  
nó là một thằng ăn cắp ; rõ ràng như  
vậy. Ngày xưa, Lục Tích may mắn  
được sống ở vào một thời mà lẽ nghĩa  
được tôn sùng đến cực độ và được  
một ông quan khoan dung thấu hiểu  
được tấm lòng hiếu đế của cậu, nên  
giương đỡ còn lưu lại đến nay. Bây giờ  
rủi thay, nó lại sống nhằm một chế độ  
xã hội, mà nhân phẩm của hàng người  
như nó bị chà đạp 1 cách bỉ ổi dưới  
sức mạnh của uy quyền, của tiền bạc  
và than ôi ! giáo lý của thánh hiền chỉ  
là của riêng của đám người giàu sang  
dựng lên trên lụa là vàng bạc đẽ moi  
người chiếm ngưỡng, thi hành động  
của nó chỉ là hành động của một  
thằng ăn cắp đê tiện, mọi người ghê  
tóm. Nó còn bảo chúa gi được nữa,  
luôn lý cấp thời của xã hội hiện tại  
đã định rõ như vậy rồi.

Nó lẩn ra cửa, nhìn theo : dáng xa,  
trên hè, sát vách tường, bà Phán vẫn  
bệ vệ, chậm rãi bước, phía sau, người  
đàn bà vửa cầm áo lên giữ mấy cái.  
Dưới ánh nắng, cái áo trông đèn mướt.

Cái phản tre kêu ọp ẹp. Nó quay  
đầu lại. Dưới ánh nắng mờ mờ, cái  
đồng lù lù trên phản hơi cữ động.  
Chiếc chiếu đắp ở trên rách nát, bày  
ra ở vài nơi, lớp da nhăn nhúm, khô  
đép, xanh xao...

## BÂY NỤ CƯỜI

(TIẾP THEO TRANG 24)

khác rồi. Những đau khổ trong thực  
tại đã làm cho người ta thay đổi ca  
dao dẽ ca dao nói lên những đau khổ  
của thực tại. Và người ta cũng không  
quên hy vọng ở ngày mai. Trong ca  
dao ngày nay có ghi những hy vọng  
mới mà con người Việt Nam đang  
mong chờ.

« Ngày mai xếp súng, ta cười  
Ruộng đồng thơm lúa dồi dào ta no... »

Bây giờ trước mắt tôi chỉ còn lại  
chiếc ảnh bảy người. Chiếc ảnh mà  
người ta chưa kịp lấy, chiếc ảnh mà  
người nào cũng cố cười lên để cho  
vui lòng con, vui lòng chồng, vui lòng  
cha. Chiếc ảnh còn mới nguyên thế  
mà những con người ấy đã chết rồi.

Mẹ tôi không còn sống vào thời này  
để biết với tôi rằng chính chiếc ảnh  
này chưa nở. Nó còn mới nguyên.

Có một ông lão, ngày xưa đã bắt  
tôi vào thăm một nghĩa trang và nói :

— Ở đây những con người nằm yên  
nghỉ hòa hài dưới ánh trăng. Cháu sợ  
gi mà cứ chẳng vào. Người chết và  
người sống vẫn là một.

Tôi nhớ lại lời trên, nhưng tôi nghĩ  
rằng nay có rất nhiều người không  
được hòa hài cho lâm dưới ánh trăng  
ngoài nghĩa địa. Nhưng bao nhiêu  
người đó còn sống mãi trong lòng tôi.

KIỂM MINH



Giá báo Đầu Mới

dài hạn

(cả tiền cước phí)

TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng...	28.00
3 tháng...	84.00
6 tháng...	168.00
1 năm.....	336.00

Bưu phiếu xin đề tên :

Ông TRÁC ANH

Hộp thư 303-SAIGON

Tay bầu chặt cánh cửa, nó lặng  
người... nghẹn ngào... nước mắt lăn  
dài trên má...

YẾN KHANH

— TRANG 41 —

# Tìm hiểu nội chiến xảy ra ở Guatemala

(tiếp theo trang 45)

Phe chống đối hoạt động gắt, báo chí được tự do nên số báo phe nghịch in đến 50.000 số, trong lúc đó, báo của chính phủ chỉ ra có 15.000 số công khai kêu nài viện trợ Mỹ ủng hộ chống phong trào.

« May mắn, Công ty U.F. Co không phải là Tòa Bạch Ốc »

Trong thời kỳ ấy, Arbenz buông « giây cương » cho phe Cộng.

Chống với âm mưu chống đối, Arbenz dựa vào những người thông thạo tờ chức thư thuyền và nông dân để che chở cho chế độ của mình. Quốc gia lúc ấy không có những cán bộ cai trị hay nghiệp đoàn. Người ta lấy đại cái gì người khác dâng. Victor Emmanuel giữ lấy phòng G.G.T. mặc dù Emmanuel là đảng viên Cộng sản. Một số nhỏ Cộng sản cũng dự vào những cơ quan chính phủ quan trọng. Một viên công chức cao cấp của chính phủ tuyên bố với một nhà ngoại giao Mỹ : « Cộng sản là vấn đề thuộc về các ông, không phải của chúng tôi ».

Một cuộc đảo chính của Cộng Sản bắt đầu phải xảy ra. Ngày 1 tháng 6 năm ấy, tờ « Herald Tribune » còn viết : « Phải nhận rằng xứ Guatemala hưởng được tự do nhiều hơn các xứ lân cận. Tổng thống Jacobo Arbenz nắm được tình trạng và có thể chặn đứng ảnh hưởng của Cộng Sản khi nào tổng thống muốn ». Và trong tờ « New York Times », người ta lại được đọc : « Dân Guatemala không quên công việc phồn thịnh của công ty U.F.Co dưới thời kỳ độc đoán của Ubico. Ở đây có một sự hiềm khích chống với Mỹ khi chúng ta muôn ngàn ngừa họa Cộng Sản. Dân Guatemala chỉ thấy rằng mưu mị của chúng ta là để giữ vững cho công ty U.F.Co mà thôi ».

Để phòng một cuộc đảo chính của Castillo Armas, đối địch với đại tướng

# 7 ngày Quốc tế

(tiếp theo trang 3)

**Hội đồng nội các đã nghiên cứu biện pháp bảo vệ an ninh lực lượng Pháp Việt ở Đông Dương**

Hôm 6-7 thủ tướng Mendès France đã hội đàm với Tổng trưởng Quốc phòng Koenig và các vị Tham mưu trưởng Pháp về những biện pháp quân sự cấp thời để bảo vệ trong một thời gian ngắn, sự an ninh của quân đội viễn chinh Pháp và của quân đội Việt Pháp ở Đông Dương.

## Ông Mendès France sắp sang Genève

Về những tin đồn đại Thủ tướng Pháp sẽ xuất ngoại, giới chánh thức xác nhận rằng Thủ tướng Mendès France sẽ lên đường sang Genève nay mai để gặp Ngoại trưởng Anh Eden.

## Ông Eden sẽ cho ông M. France biết kết quả cuộc hội thương ở Hoa Thịnh Đốn

Cả hai ông sắp đến Genève để dự hội nghị về Đông Dương.

Nhưn dịp này, ông Eden sẽ cho ông Mendès France biết kết quả về hội nghị Anh Mỹ ở Hoa Thịnh Đốn vừa rồi là hội nghị trù liệu tờ chiec « Minh trù phòng thủ Đông Nam Á ».

Người ta còn nhớ rằng Anh có vẻ không tán thành minh ước đó khi hội nghị Genève còn hoạt động.

## Üng hộ Chánh phủ M. France

**Đại hội toàn quốc của đảng Xã hội Pháp vừa bế mạc.**

Trong dịp này, đảng Xã hội Pháp đã ký kết thuận một quyết định đòi hỏi phải ngưng chiến tranh lèo lái ở Đ.D.

**Đại hội tuyển bổ tiếp tục ủng hộ chánh phủ Pháp hiện hữu để thiết hiện sự ngưng chiến áy.**

## Nhật báo Thụy Sĩ chú trọng đến cuộc triệt binh ở phía Nam miền Trung châu Bắc Việt

BERNE. — Các nhật báo Thụy Sĩ chú trọng đến cuộc triệt binh ở Nam Trung châu Bắc Việt. Các nhật báo này bình luận ít giống nhau về hậu quả chánh trị của biến pháp đó.

## Pháp và Anh sẽ yểm bách Mỹ thâu nhận Trung Cộng vào L.H.Q, sau khi vấn đề Đ.D. được giải quyết xong.

Thông tin viên báo « New York Herald Tribune » tại Hoa Thịnh Đốn viết : « Trong các giới chánh phủ và nghị sĩ Mỹ, người ta ngày một định hình rằng việc giải quyết vấn đề Đông Dương đã hầu kề ».

Viên thông tin ấy thêm rằng ngay khi vấn đề Đông Dương được giải quyết, Pháp và Anh sẽ tăng giá yểm bách tại Hoa Thịnh Đốn để làm cho Trung Cộng được thâu nhận vào L.H.Q.

## Giá báo Đời Mới

dài hạn ở Nam-Việt  
và Quân nhân  
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Brun phiếu xin đề tên :  
Ông TRÁC - ANH  
Hép thư 353 - SAIGON

## Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhút  
47 rue Canton-Cholon

## NHÀ LÀM NỆM

## LIÊN SƠN

được nhiều thợ chuyên môn  
đảm nhận :

Nệm giường — nệm divan — nệm ghế và  
các thứ niêm kleu mới

Nhận nệm cũ làm lại mới, giá thật rẽ.

Có giá riêng : cho các anh em binh sĩ  
dường đường — học đường — nhà bảo  
sanh và các nhà đóng giường — ô  
xa gõi đèn tận nhà.

41 đường Phan Thành Giản (ngã sáu)  
SAIGON



MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

## Hàng đúc TRÍ-DÓ

Số 87, đường Arras-Saigon—Điện thoại số 21.133

Làng đúc, tiện rèn và làm đồ ngũi các khí cụ và máy móc  
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh  
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

## Nhà khiêu vũ ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo-CHOLON

Có nhiều môn giải trí khiêu vũ lồng kỵ tắt cả quí khách thành phố

## ĐỜI MỚI SỐ 123

THÊM SỰ CỘNG TÁC CỦA NHỮNG CÂY VIẾT MỚI LÀ RIÊNG  
VỚI CÁC BẠN ĐỌC ĐỜI MỚI VỚI:

- Một tân truyện của THANH DIỆU
- Thư của NHỊ HỒ.
- Một bài : nhận xét Quan niệm xây dựng qua mấy tác phẩm văn nghệ gần đây của PHẠM KHANH.

CÙNG NHỮNG BÀI CỦA CÁC BẠN ĐÃ TÙNG  
CỘNG TÁC TỪ LÂU VỚI ĐỜI MỚI

# THỜI SỰ TRONG TUẦN



Bốn nhơ vặt trên đây (từ trái sang phải) : Eisenhower, Churchill, F. Dulles và Eden, vừa gặp nhau ở Hoa thịnh Đốn để bàn về hòa bình ở Đông Nam Á.



Ngoại trưởng Chu án Lai đến Tân Đăk Li được Thủ tướng Jawaharlal Nehru và dân chúng Ấp tiếp đón nhiệt liệt.



Đại tá Jacobs Arbenz Guzman, người đang chỉ huy cuộc chống xâm lăng ở Guatemala



và Carlos Castillo Armas, người lãnh đạo vụ xâm lăng. Carlos tự xưng là người chống với Cộng sản



Tiệt, Pháp và Việt Minh đang lo công việc trao đổi thương binh. Hình bên trái, một nữ cứu thương Việt Minh đang phát cho thương binh, bên phải các thương binh Pháp được khiêng lên chiếc phi cơ Globemaster của Mỹ để lên đường về Pháp.

