

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

# ĐỜI MỚI

Wason  
AP95  
VG  
D64+

SỐ 116

Từ 3-6 đến 10-6-54

NAM VIỆT . . . . . 6000  
TRUNG, BẮC, MIỀN, LÀO . . . 8000

## TRONG TẬP NÀY :

- HỘI NGHỊ GENÈVE CHỈ LÀ CƠ HỘI TUYỂN TRUYỀN CÓ NHIỀU NGUY CƠ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM.
- LÁ BÀI ĂN THUA CỦA CÁC NƯỚC TRONG HỘI NGHỊ GENÈVE
- THỦ TƯỚNG CHUR-CHILL CHO RẰNG Á CHÂU SẼ THUỘC KHỐI ANH ?
- NHÂN ĐỌC « BẢN NGÀ CÔ KIEU »
- NHÂN CỰ VÌ BÁT THIỆN
- GIÁO DỤC TRẺ EM

HÌNH BIA  
NHÌN TÓ MẶT...  
*Ảnh của Chen Fou Li*

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN  
117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán  
Điện thoại : 793—Chợ Quán  
Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN  
Quản lý : TRÁC ANH  
Hộp thư 353 Saigon



104-105

TẠP CHÍ SỐ IN NHIỀU NHẤT TRONG NƯỚC

# Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Về sự cố gắng của tòa báo cùng toàn ban biên tập, Đời Mới số 113 đã làm cho chúng tôi hài lòng nhất.

Cứ theo thể thức này chúng tôi rất vui mừng đón tiếp tấm lòng nồng hậu của quý báo cho chúng tôi thường thức mỗi một tháng một kỳ.

Sau đây là ý kiến này mồng tòa báo chủ ý. Số trang đã tăng vây Tòa soạn có thể chủ đầu tay những bài vở của bạn đọc gửi với mục đích khuyến khích những mầm xanh văn nghệ.

VĂN CHUNG (Hanoi)

Đời Mới đến với chúng tôi với những niềm tin, vui, buồn, đau khổ qua hối được nhiều thêm.

Lòng chúng tôi bùng lên khi D.M. gửi cho những hình ảnh của cảnh Việt dã yêu mà cũng tới đất tha thiết yêu dấu từ bấy lâu nay.

Rồi cảnh và người có thể cùng nhau vui ngang "Nhất cống lưỡng cờ" một đòn hai gánh được không? Hay là rồi lại chia xã đất nước?

THÙY PHƯƠNG (Huế)

Đời Mới số 113 là số đặc biệt ra hàng tháng với sự cố gắng từ noi dung đến hình thức.

Chúng tôi nhận thấy bìa sau là trang tranh thời sự. Có nhiều hình ảnh quan trọng trong tuần.

Sự thật là ai cũng thích đẹp, thích ngắm những cái đẹp, vậy Tòa soạn nên chú ý trong việc trình bày.

Mỗi bài vở phải có họa sĩ góp công vào trong việc trình bày.

NGUYỄN CHÂU (Sài Gòn)



## Hộp thư Tòa soạn

Bạn Thanh Tuyết:

Đang xem "Hội Ngộ" và "Hoa Lá" của bạn đã nhận được.

Bạn Bài văn Rồi S.P. 4.690:

Tất cả của bạn đã chuyên cho bạn phụ trách mục ấy rồi.

Bạn Văn Sơn và Thùy Hương:

Cám ơn hai bạn đã gửi tặng bản nhạc "Thú ngày hè".

Bạn H. Phí Vũ (Hilphong):

Sao lại là tình cảm khi biết làm thơ? Đang xem "Gửi anh người lính miền xanh".

Bạn Nguyễn Cảnh Liên (Huế) T.P.

Lau kinh nhận được bài của bạn

Bạn Mộc Định Nhân (Hanoi):

Nhận được "Chèo cải bụi" của bạn.

Bạn Mai Thành (Nhật Trang):

Lời thư đẹp trên thư xanh, Đang xem "Gửi nồng Thơ" và "Hồn chàng" "Chiều mưa".

Bạn Huỳnh Phú:

Nhận được tuy bút "Đường quê" của bạn. Cố gắng nhiều nữa đi.

Bạn Nguyễn Xuân:

Đang xem "Khi trời về sáng".

## Giá báo Đời Mới dài hạn (cả tiền cước phí)

### TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng....	28.00
3 tháng....	84.00
6 tháng....	168.00
1 năm....	336.00

Bưu phiếu xin đề tên:  
Ông TRÁC ANH  
Hộp thư 33 - SAIGON

## Phan Văn Nhựt bỏ sở làm

PHAN VĂN NHỰT, trước đây giúp việc. Ty quản lý Đời Mới, đã bỏ sở làm từ 1 tháng 5-1954.

Vậy, lời thông tri này là để cho những ai có định dấp đến nhà báo, tránh khỏi những điều không hay do tên Nhựt gây ra.

Nhà báo không lãnh trách nhiệm về sở vi của tên Phan Văn Nhựt.

ĐỜI MỚI

## SÁCH HỌC SINH TIẾNG HÁN VIỆT

### THÔNG DỤNG của THANH NGHỊ

Một quyển Hán Việt từ điển dày đủ không có phần hán tự. Những danh từ kinh tế, chính trị... đều có chú tiếng Pháp. Sách dày 550 trang, bìa cứng đẹp, mạ vàng.

Giá phổ thông: 50đ.  
Nhà xuất bản THỜI TỰ

Bạn Huỳnh Công Đường (Xuân Lộc):

Gửi cho những phóng sự ngắn về miền Sơn trước. Chúc bạn thành công.

Bạn Thương Thương (Huế):

Đã chuyển thắc mắc của bạn cho bạn phụ trách mục ấy.

Bạn Thành Minh:

Bạn quên lại viết lên bài mệt giấy?

Bạn Nhị Thành V.T. (Huế):

Đang xem "Ru ngủ" của bạn.

Các bạn, Người Giao linh, Nguyễn Ngọc Việt,

Thông Sơn, Huỳnh Phương, Bích Nam, Lý

Kim Yến, Đường Văn Trứ.

Nhận được thư và bài của bạn. Da Tạ.

## MỤC LỤC

### BÀI TRANG

— 7 ngày Quốc tế . . . . .	3
— Tuần lễ trong nước . . . . .	4
— Thời tiễn . . . . .	5
— Ý và việc — Tiết . . . . .	6
— Đánh và đánh của Đường bá Dương . . . . .	7

— Hội nghị Genève là cơ hội tuyên truyền có nhiều nguy cơ cho dân tộc VN.	11
— Đọc khắp các báo . . . . .	12
— Nhận bản mới của Hà Việt Phương . . . . .	13
— Lá bài ăn thua của các nước . . . . .	14
— Churchill cho rằng Á Đông sẽ thuộc khối Anh . . . . .	15

— Nhận đọc « Bản ngô cô Kiều » của Bùi Giáng . . . . .	16
— Phụ nữ đối với lối giáo dục xưa có Thu Trang viết . . . . .	17
— Nhớ mai định làng của Đặng Tâm Thành . . . . .	18
— Nhận cùi vì bất thiện của Lâm ngô Đường . . . . .	19
— Ngõ hẻm Casino phong sự của Duy Sinh . . . . .	20

— Bình thơ bạn của cô Thanh Ánh . . . . .	21
— Thơ của Phan Linh, Dao Ca, Song Hồ . . . . .	22
— Tháng bé khôn nạn truyện ngắn của Quang Phúc . . . . .	22-23
— Về Nam tùy bút của Mai Băng Phương . . . . .	24
— Vết trày nhuộm máu truyện trinh thám Ng. Hồng Việt . . . . .	25

— Báo ân và báo oán truyện cô tích Ấn Độ Giang Tân kè . . . . .	26-27
— Giáo dục trẻ em Nguyễn Duy viết . . . . .	28
— Những khúc mắc của bệnh ung thư Moltke biến khảo . . . . .	29
— Thác mắc . . . . .	30
— Người nữ cứu thương tiêu thuyết phong tác của Hoàng Thị . . . . .	31

— Trại Giặt tiêu thuyết dài của Vinh Lộc . . . . .	32-33
— Làm lại cuộc đời tiêu thuyết dài thời thế của Hà Phương . . . . .	34



### Vấn đề ngưng chiến ở Đông dương

Tất cả hoạt động quốc tế hiện nay ở Genève đang chú trọng vào sự thiết hiên cuộc ngưng chiến ở Đông dương. Sự hoạt động ấy tăng gia bởi phần trên địa hạt chính thức trong phiên nhóm bí mật của Hội nghị Genève và luôn cả trên địa hạt không chính thức, bằng những cuộc tiếp xúc ráo riết, riêng từ giữa các phái đoàn đại hội nghị và giữa đại diện các nước Á châu.

### Thủ tướng Bửu Lộc tiếp xúc với ông B. Smith

Thủ tướng Bửu Lộc đã tiếp xúc với phó Ngoại trưởng Mỹ Bedell Smith.

Sau đó, trưởng phái đoàn Mỹ hội đàm với trưởng phái đoàn Úc Đại Lợi là ông Wyat.

### Hội thương Châu Á-Lai-Menon lần thứ nhì

Ông Krisna Menon, đại diện Ấn Độ đã gặp gỡ Ngoại trưởng Châu Á-Lai.

### Đại diện Pháp và V.M. lại gặp nhau

Đại tá De Brebisson (Pháp) và đại tá Herve Léon (V.M.) đã gặp nhau nhiều lần nữa trong bầu không khí bí mật.

Sau cuộc hội đàm ấy nguồn tin Pháp cho hay rằng hai đại diện quân sự V.M. và Pháp đã thảo luận về vấn đề tù binh. Nguồn tin ấy nhấn rằng cuộc hội đàm đó rất có ích.

### Ngoại trưởng V.N. tuyên bố

Lên tiếng trước nhứt, ông Nguyễn Quốc Bình, ngoại trưởng V.N. tuyên bố rằng ông không thè tán thành một sự giải quyết vấn đề quân sự của Việt Nam mà không đề cập tới vấn đề chính trị của nó.

### Đề cập về Đông Dương

Những cuộc hội đàm giữa ông Menon và ông Châu Á-Lai, Menon và Eden đã đề cập vấn đề Đông Dương.

### Phiên nhóm kín thứ 6 của hội nghị Genève

Đã diễn ra hôm thứ ba 25-5-54 dưới quyền chủ tọa của ông Molotov.

### Thảo luận kế hoạch ngưng bắn

Cuộc tranh luận tiếp tục trên nền tảng chính của kế hoạch 5 điểm của ông Molotov và kế hoạch 7 điểm của ông Bidault.

Khi hội nghị thảo luận tới điểm: vạch các vùng để quân sự đối bên tập hợp thì nhiều sự bất đồng ý kiến xảy ra.

### Miền và Lào lên tiếng

Hai đại biểu Lào, Miền nhân mạnh rằng cần phải tách rời vấn đề hai xứ họ ra khỏi vấn đề Việt Nam khi bà tới vùng tập hợp quân sự.

### Ông Phạm văn Đồng can thiệp

Kế đó ông Phạm văn Đồng lên tiếng can thiệp để trình bày thêm những chi

tiết bồ túc kế hoạch do ông đưa ra hồi nghị trước đây.

Người ta chỉ được biết rằng ông Đồng đã đưa ra những ý kiến có liên hệ tới những vùng tập hợp binh sĩ.

### Tổng tư lệnh đội bên ở Đ.D. có thể tiếp xúc tại chỗ

Theo một tin vừa cho hay thì các vị Tổng Tư lệnh quân đội đội bên ở Đông Dương có thể tiếp xúc với nhau tại chỗ để bàn cãi về vấn đề ngưng chiến. Như vậy rõ là hợp lý, vì rằng hai bên đã rõ ràng định dấp đến nhiều yếu tố quân sự và địa dư mà chỉ các quân nhân tại Đông Dương mới có thể hoàn toàn xé định.

### Một Ủy ban bàn việc ngưng chiến

Dương như cũng có một ủy ban nhỏ hơn, có các chuyên môn quân sự đối bên sẽ bàn đến vấn đề ngưng chiến hội nghị Gen



## Tin chiến sự

### Cuộc đại hội Quốc gia khai mạc tại khu Bình Xuyên

Việc tân cư thương binh ở Điện Biên Phủ về Hà Nội vẫn đang tiếp tục tiến hành tuy gấp và trót lọt.

Có G. De Galarde đã được Việt Minh phóng thích và đã trở về Hà Nội.

Ba thương tướng của Pháp : Ely, Salan, Pélissier, sau cuộc hành trình ở Đông Dương đã trở về Pháp.

Theo tin của bộ tham mưu Bắc Việt, Việt Minh đang chuyển các sư đoàn dự trận Điện Biên Phủ đi về hướng Đông. Hiện nay vùng Trung Châu Bắc Việt đang bị Việt Minh hâm doa, nhiều cuộc khởi nghĩa công vào vùng Phú Lý đã mờ mịt. Việt Minh toàn cát dứt con đường nối liền Hà Nội với Nam Định.

Con đường Hanoi-Hải Phòng càng ngày càng bị tấn công mạnh hơn.

Một phần lớn lực lượng Việt Minh cũng đang dồn về vùng Bùi Chu.

Bộ tư lệnh Pháp đang thi hành các biện pháp cẩn thiết, sau khi Điện Biên Phủ thất thủ :

1) Đưa thêm quân lưu động đến Bắc Việt.

2) Tái lập kè từ các căn cứ ở Bắc một số tiểu đoàn.

3) Viễn binh từ Pháp gửi sang.

Không quân oanh tạc ráo riết con đường liên tỉnh 13 và con đường liên tỉnh 41.

Con đường liên tỉnh 13 là con đường năm vắt ngang trên vùng Nam Bắc nối liền các căn cứ Việt Minh với biên giới Trung Hoa.

### Điện văn của Đức Quốc Trưởng Bảo Đại phúc đáp Hội đồng Quốc gia Lâm thời

THONON LES BAINS. — Đây là bức điện của Thủ tướng Bùi Lộc đánh về đề phúc đáp cho Hội đồng Quốc gia Lâm thời :

« Tôi đã đệ lên Đức Quốc trưởng bức điện văn của quý ông Hội viên Hội đồng Quốc gia đã tỏ lòng hoàn toàn tín nhiệm Đức Quốc trưởng.

« Phái đoàn V.N. tại Hội nghị Genève sẽ tuân theo chỉ thị của Đức Quốc trưởng và luôn luôn trung thành với nguyên vẹn chánh đáng của dân tộc V.N. quyết giữ vững lập trường đã định để lập lại nền hòa bình trên toàn lãnh thổ quốc gia với điều kiện quyết giữ sự độc lập và chủ quyền hoàn toàn cùng sự nhút nhát về chính trị và nhút nhát về lãnh thổ.

« Gần đây, các tung lấp dân chúng đều biểu tình ủng hộ cũng như bản điện văn của Hội đồng Quốc gia đã làm hài lòng cho phái đoàn V.N. tại Hội nghị Genève. Phái đoàn nguyên sẽ gắng hết sức để đem lại hòa bình trong sự liên kết Quốc gia và trong sự thống nhứt sơn hà xung quanh Đức Quốc trưởng. »

Ký tên BÙI LỘC

### Văn đề cài tờ quân đội Quốc gia Việt Nam

Vừa rồi, tại Tông Tham mưu V.N. ở Chợ Quán, Trung tướng Nguyễn Văn Hinh có mở một cuộc hội họp báo chí để trình bày sự cài tờ quân đội quốc gia Việt Nam.

Về sự sát nhập quân đội Cao đài vào quân đội quốc gia, đại đế có mấy điểm sau đây đáng chú ý.

Binh sĩ Cao đài đang trong hàng ngũ quân đội quốc gia có thể so sánh như quân đội Maroc, Algérie, v.v... trong đạo quân Pháp. Kèm riêng thì binh sĩ ấy có đặc điểm, còn kè chung thì binh sĩ ấy là thuộc quân đội quốc gia V.N.

Binh sĩ và cán bộ Cao đài sát nhập, được giữ nguyên chức vị cũ trong quân đội quốc gia. Cán bộ Cao đài sẽ được đào tạo trong hai trường cán bộ quốc gia. Các hạ sĩ quan Cao đài tiếp tục được đào tạo trong trường hạ sĩ quan Cao đài.

Quân đội quốc gia cần dùng tới đâu thì kêu gọi các bộ đội Cao đài tới đó và giữ quyền chỉ huy các bộ đội ấy.

Binh sĩ Cao đài sẽ đội mũ có hình bánh xe đỏ. Trên cờ lịnh của Cao đài cũng sẽ có bánh xe ấy.

Sự dài thọ chi phí của quân đội Cao đài trước đây do Pháp quản gánh, từ nay về phần quân đội quốc gia V.N.

\*\*

Từ nay, quân đội quốc gia Việt Nam gồm có 3 hạng binh sĩ.

1) « Việt quốc quân » tức là chủ lực quân, gồm có các bộ đội chính quy (cựu quân đội quốc gia Việt Nam).

2) « Bảo chính quân » đề hoạt động tại các địa phương gồm có những lực lượng vũ trang không phải quân chính quy.

3) « Địa phương quân » tăng gia lên 300 000 người.

Trung tướng Nguyễn Văn Hinh ngỏ ý trong bài viễn trợ của Pháp Mỹ đề vũ trang đầy đủ Bảo chính quân và Địa phương quân.

### Gọi nhập ngũ 1.200 sinh viên sĩ quan trừ bị và 8.000 sinh viên hạ sĩ quan trừ bị

Công báo V.N. số 24 ra ngày 22-5-54 đã đăng nghị định số 576 Q.P. ngày 12-5, gọi nhập ngũ một khóa thứ 5 gồm 1.200 sinh viên sĩ quan trừ bị. Số này sẽ được nhập ngũ vào các trường huấn luyện sĩ quan ngày 15-6-54.

Và cũng đăng luân nghị định số 577 Q.P. ngày 12-5 gọi động viên toàn thư (Xem tiếp trang 42)

### BAN ĐỌC ĐÓN XEM

## ĐỜI MỚI SỐ 117 — 52 trang

### vẫn giữ giá cũ, một số đặc biệt về Thời Sự và Văn Nghệ

Ngoài những bài vở của bộ biên tập, của bản báo chủ nhiệm Trần Văn Án từ Genève gửi về, ĐỜI MỚI số 117 với sự cộng tác của các cây bút tươi trẻ như Kiêm Minh, Vĩnh Lộc, Duy Sinh, Thanh Ánh, Song Hồ, Hoài Chi, Lan Châu, Bùi Giáng, Thương Lan, Minh Đăng Khánh, Vị Văn, Song Nhất Núi, Giang Tân...

### CHẮC CHẮC SẼ LÀM VỪA LÒNG TẤT CẢ CÁC BẠN



U À N lê... già néo dứt dây. Cho nên Hội nghị GIO NEO rồi sẽ hóa ra Hội nghị... BÚT NEO mất.

Chứng có :

Đầu tiên là ANH thà, thoát kỳ thủy giữ vai trọng tài, rồi chì vì quá phớt đối với Mỹ trong vụ dự định phòng thủ Đông nam Á, mà đến nỗi mất lòng cả bạn đồng minh, khiến cho bảy giờ Anh hóa ra có thể, đánh phái thúc Án, hết cù Nehru sang Pháp « can khéo », lại gửi K. MENON, trưởng phái đoàn Án ở Liên Hiệp Quốc, sang « Đứt neo » để giàn xếp, và sau cùng là chịu cho T. Khaman, một nhân viên phái đoàn Thủ ô « Đứt neo » qua Mỹ cầu viện quan sát viên giải quyết vấn đề Đông dương.

Thể có nghĩa là Anh không giữ nổi vai chủ động nữa.

Thứ đến NGA HOA VIỆT CỘNG cũng sa vào vòng « lố dai », nhất là phạm vào nước cờ rất hớ ở Điện Biên Phủ.

— Cố đánh lấy thắng — làm cho nhân dân Pháp Mỹ nỗi lòng tự ái chủng tộc lên rồi dám ra công phản, nhất định « đánh thì đánh » : cho nên nỗi các Laniel chưa đỡ, mà dù thế tư tuân tối, vì phỏng Laniel có bị hạ bệ, đảng xã hội có tham gia chính quyền thì nhân dân Pháp cũng chẳng chịu giải đáp đâu ; — và cái thế của ngoại trưởng Dulles lại vững, vì nhân dân Hiệp Chúng Quốc thấy rõ chí xâm lăng của phe Cộng.

Thể có nghĩa là trước mắt thế giới phe Cộng, không còn giữ nổi vai chủ hòa nra.

Rồi đến Mỹ, sau khi lên mặt kẽ đối với bạn đồng minh, nhất là đối với Pháp (khô tái tiếp viễn hàng không về mấy ngày cuối cùng của đám ma Điện Biên Phủ), rồi thấy cả Anh lẫn Pháp đánh trống lảng (Đề ve ván Nga Hoa) thì cả chính quyền lẫn nhân dân Hiệp Chúng Quốc với chòm đùi, một mặt hăm dọa Anh cho đến lúc Anh phải nói tay), một mặt cương quyết bắt tay chặt chẽ với Pháp và với mấy nước lớn (thuộc Anh) ở Đông Nam Á, hợp thành khối NGŨ CƯỜNG D. N. Á., khiến Pháp càng thêm « cười nụ » còn Anh thì thêm « khóc thét ».

Thể có nghĩa là Mỹ, đắng lý được dẫn đầu đội tuyển thủ Dân chủ, thì bảy giờ đang chạy gần và « deo đèn đỏ ».

Cuối cùng là PHÁP thì tuy lối gốc là lèng khùng (nên trước khi lên dài từ thi đấu thi đấu tay đòn, trong khi lên dài thi đấu vỡ khé, nhằm lục tranh đấu thi đấu vây cánh...) song, do mọi sự hờ hênh của địch thủ mà Pháp hóa ra... Xuân tóc đỏ ; bắt chiến « tổng lính », khiến Bidault bỗng tự nhiên hóa ra một nàng Kiều đang treo giá ngọc c — ngực đáy là hạt ngọc Đông dương.

Thì đây :

Văn đề Việt Nam dĩ nhiên là hai phái Bảo Đại — Hồ Chí Minh càng ngần g nghìn với nhau bao nhiêu thì càng có lợi cho Pháp bấy nhiêu : Pháp cầm chịch.

Lại vụ Lào Miền, do Molotov bới ra, thì lợi vẫn về... Pháp.

Bảy giờ đến chuyện sáu già Thái Lan cầu viện Liên Hiệp Quốc can thiệp về Đông Dương thì lợi lại về... Pháp (vì ở Mỹ không có « móm » Hoa và Việt cộng thì Pháp có quyền ăn to nói lớn hơn là ở Đứt Neo).

Gia đì, trong những ngày sắp tới đây, nội bộ Việt Nam Quốc gia tất nhiên sẽ phải biến chuyển (để đổi phò với thời cơ mới) thì tất nhiên Mỹ phải « cậy » Pháp cho ít nhiều phản tú « mới mặt » vào tham gia chính quyền... như vậy thì vẫn lại là lợi cho Pháp.

Rút lại tuần vừa qua, phe Nga Hoa Việt Cộng vì « quá trớn » nên đã đầy cả bàn vị lại (Anh, Pháp) lẩn thù (Mỹ) vào một cuộc đồng minh ngầm ngầm và tạm thời.

Ánh hưởng vô cùng đến các nhược tiểu dân tộc, nhất là Việt Nam.

Tuần lê tới đây sẽ phải là tuần lê mà phe Anh Mỹ Pháp an bài số phận các nước nhỏ, như nước ta, an bài ở Liên Hiệp Quốc, chứ không phải ở... Đứt Neo.

# Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

## Cai trị là dự phòng

**C**HÍNH phủ Cao miên vốn được tiếng là minh mẫn. Quá thật là danh bất hư truyền. Thời đây thành tích :

### 1.— TRONG ẨM NGOÀI ÈM

Giai lúc được Mỹ viện trợ đầy đủ mà các nhà cầm quyền ở Miền đã biết lo xú rỗi ba lệnh ba bớt lương bòng của công chúa đi

Đè làm gì?

Thưa đè bớt gánh nặng thuế má cho dân. Và đè khôi luy nước ngoài.

Như thế là vừa được lòng tin yêu của nội bộ, vừa được lòng tin cẩn của ngoại bang.

Tức là đẹp mặt quốc gia vậy.

### 2.— TIẾT KIỆM MỒ HÔI, NƯỚC MẮT CHO DÂN

Giai lúc loạn ly, rường mồi của xã hội đang rối ren thì nhà cầm quyền ở Miền ra lệnh giảm công phí đi 30%.

Đè làm gì?

Đè giáo dục cho hạng công bane của dân hiều rõ ràng: một tờ giấy, một ngòi bút, một lit xăng, một công thư cũng thấy mọi dụng cụ của Nhà nước đều là do mồ hôi nước mắt của lù long cao khô đèn đập vào thi ngài Shianouk, cũng như ông Pen Nouth, cũng như khắp mặt các quan lớn quan bé mới có « cái » đè theo sắc lệnh, đè viết chỉ thị, đè chạy xe hơi, đè tiếp bạn bè.

Thì phải biết ơn dân, và tận tiện tài súc của dân.

Nếu không thì là khinh dân, là phản dân, nghĩa là bội bạc với hạng người nuôi mình no cơm, ấm áo.

### 3.— GÓP PHẦN VÀO VIỆC XÂY DỰNG QUỐC GIA

Giai lúc chỉ việc ngửa tay ra là được kế hoạch Mac San ban phát cho dù thử, ấy thế mà nhà « cầm quyền » Miền đã biết « cầm cay » đè góp phần xương máu vào với triệu triệu nhà dân, trong việc đòi bắt mồ hôi lấy bát cơm ».

Nghĩa là tích cực tăng giá sản xuất tích cực tự cung tự cấp.

Đè làm gì?

Đè phà tan thoi bieng nhac, thoi ý lai, thoi ngói khong an san cau nhung phan tu tron hen o trong xi hoi. Va nhât là đè cho ngoai bang khoi bat bi minh: coi minh là lu an xin, an may.

Hoan hô ! Chính quyền Cao miên.

### Thuốc trị bệnh chán đời

Ở Arabia người ta mời khám phá ra một thứ hoa gọi là hoa cười. Hoa màu vàng nhạt. Hạt nhỏ như hạt đậu. Chỉ

nuốt vào dạ dày một hạt nhỏ như hạt bụi là cảng dù cười lan cười lộc suốt một giờ đồng hồ nhưng sau đó người uống sẽ bị xao xáo a chua nghỉ việc đồng hộp thứ hạt hoa này và cho bón trong các hiệu thuốc để bán cho những người chán đời?

Quốc chán Việt Nam cũng là một thị trường tiêu thụ lớn đây?

### Họa vở đơn chí

**R**. CAPA, phóng viên nhiếp ảnh Mỹ của tạp chí LIFE đã bị thiệt mạng sáng ngày 25-5 vì trúng mìn trong vùng Thái bình, Giữa lúc ký giả R. Capa tắt thở thì trái bão chổi ở Hanoi tiếp một điện tín loan báo rằng một thân hồn của ông cũng là một nhiếp ảnh viên vừa tử nạn trong khi trên núi ở Pérou.

Phúc bất trùng lai, họa vở đơn chí, lật không sai!

### Tin quan trọng

**C**ÁC BÁO ở Saigon có những mục thông tin rất linh động nhất là tin Gerbere. Nào là những vấn đề li ti như Trung Cộng hút thuốc lá Nga, Ông Phạm Văn Đồng ăn mứt hạt sen, cháu ai lại đến chơi. Ông Bidault ngâm hồ Leman. Ông Belell Smith đi dạo phố, nhưng có một vấn đề thật quan trọng là có mấy quan sát viên vi ân của ta, không hợp với ngũ tang không thấy báo nào nhắc đến.

### Gắn máy

**C**ÁC KÝ NGHỆ già ngoại quốc đang nghiên cứu chế tạo ra các thứ máy chạy nhanh đè gắn vào các loại xe chưa có máy như cyclo, xe đạp, xe ba gác, xe... nhưng nếu họ chế ra một thứ máy chạy chậm gắn luôn vào người và máy này đưa sang Việt Nam có lẽ bần bật như tôm tươi.

### Tiệm lầm thuốc

**Ô**NG Vittorio Balboni 63 tuổi sau khi tết thử, các thầy thuốc đã cho phép mai tàng, xác ông đã nằm trong quan tài, đặt nhiên ứng vung dậy hằng ngày lên xe máy chạy đến tin cho các bà con hay là quý thê ông vẫn được an khang.

Xét ra có lẽ các danh y này đoán bệnh sai hay là dùng nhầm thuốc nên mới hiệu nghiệm đến như vậy !

### Khó tiêu

**M**ÁY ông lang bám ở Sài thành đương nghiên cứu chế ra thứ thuốc tiêu uống vào thay đổi ngay đè bán cho các bậc phong lưu mà thượng, nhưng hạng người này một ngày họ ăn tối 4 bữa, chưa kè lót dạ, nhậu nhẹt và giải khát.

Thật là một thứ thuốc bảo hại !



### Nhắn tin

Vì bạn công việc điện ảnh và chủ trương tạp chí Nguồn Sông Mới, tôi không còn làm chủ bút văn nghệ cho Đài Mới nữa, thay bạn quen xin viết cho tôi về địa chỉ mới 45 đường D'Espagne Saigon, điện thoại số 21.748.

Nhưng bạn muốn hỏi về lớp học của « Trường điện ảnh chuyên nghiệp » cũng xin do địa chỉ trên đây.

TRỌNG MIỀN  
HOÀNG THU ĐÔNG

TIỀN

### LÃNH ĐẠO

**C**Ó bốn kiểu lãnh đạo thiên hạ: Một là lãnh đạo bằng MỆNH LỆNH; Hai là bằng UY TÍN CÁ NHÂN; Ba, bằng ÁP LỰC QUÂN CHỦNG; Bốn, bằng TỔ CHỨC.

Phương pháp thứ nhứt là phương pháp quan lêu, độc tài không thể dung được ở đây, lúc này, vì nhân dân đã quen mùi dân chủ tự do rồi. Tạm loại kiểu mệnh lệnh.

Đến phương pháp thứ nhì thì, ở đây lúc này xem ra hiệu nghiệm nhất nên, mặc dù là khó thực hiện (vì bao nhiêu quyền rủi, ám ảnh thường xuyên phá tán uy tín của chiến sĩ lãnh đạo), song đã có cao vọng làm lãnh tụ thì phải vượt mọi trở lực mà gây dựng uy tín của mình,

Muốn vậy phải có đức Chí công rõ tư, phải tạo cho mình thành người cẩn, kiêm, liêm, chính.

Cái đó là dĩ nhiên rồi.

Nhưng có điểm này quan trọng hơn cả: là phải SỐNG VỚI DÂN, SỐNG NHƯ DÂN, sống CHO DÂN, SỐNG VÌ DÂN. Bằng không thì khó lòng có ai tin mình. Người ta không tin thì người ta không theo. Người ta không theo mình thì mình còn hỏng lãnh đạo ai?

Giai dã, uy tín — nhất là uy tín của kẻ lãnh đạo — không phải là một sờm một chiêu mà dựng nên nồi ngay được bởi vây chiến sĩ lãnh tụ, ở đây lúc này, còn cần phải có ĐỨC CHỊU ĐỤNG: tinh cựu chịu đựng đè tồn tại.

Chịu đựng mọi mặt, ở trong và ở ngoài.

Ở trong, với bạn đồng minh, thì vì dù thử bệnh áu trĩ mà kẻ đồng hành với mình lâm lúc lại chính là kẻ phá rối mình nhất. Phá rối vì cạnh tranh địa vị, vì bị dịch lý giàn, vì nồng nỗi, mù quáng. Cho nên phải chịu đựng nhau đè mà giáo dục nhau dần dần.

Dù sao cũng cần nhớ rằng: đó là bạn đồng ngú với mình. Hết gấp hoạn nạn lớn thì lập tức mọi điều xích mích nhỏ nhặt kia sẽ tan biến liền. Cốt sao mình phải tếp xúc và giải thích với nhau luôn luôn là tránh được sự đố kỵ nội bộ.

Ở ngoài, với đối phương, thì vì hoàn cảnh ngang trái hồn tạp « người ở với ma » cũng có, vì địch ngay bắn thân chế độ tự do — trong đó mình tự ý muốn sống, đòi sống đè tránh thế giới độc tài — nên lại càng cần phải chịu đựng mọi chuyện vu cáo, phá phách vụn vặt (ở trên lãnh vực chiến lược, chiến thuật), và chỉ phản kháng và giải thích khi nào địch dụng chạm đến nguyên tắc, đến lý luận hành động của mình thôi — mà cũng chỉ dừng trên lập trường Tư Tưởng, lập trường cách mạng đè đối phó lại thôi: nghĩa là không mat sát cá nhân ai.

Rút lại phải THÀN DÂN VÀ CHỊU ĐỤNG thì ở đây lúc này, mới gây nỗi uy tín cá nhân lãnh đạo.

BẤT HỦ



## ĐÁNH VÀ ĐÁNH



### HÓI LỬA tràn lan khắp đó đây.

Trên khắp các nẻo đường khói lửa, Bá Dương tôi đã gặp bao nhiêu khách giang hồ... nhắc đến động từ « Đánh ». Có khách giang hồ mại vò thì bảo rằng : Ngày trước

mình đánh nhau, bây giờ mình đánh giặc.

Có khách giang hồ mại vắn thì bảo :

— Trước mình đánh đè ngồi bút, giờ mình vác bút đánh giặc.

Có khách giang hồ mai... (xin lỗi) mai dâm... bảo :

— Xưa em chỉ biết đánh phấn, đánh bài, đánh bạc, đánh mãi, đánh đòn, đánh lông mày, đánh móng tay và đánh... con xen... thế mà giờ đây « giặc » đến nhà, là đàn bà em cũng « đánh » !

Có khách giang hồ... tí hon (thường bị gọi là tiểu yêu, là ranh con, là nhái) lên tiếng :

— Đạo ấy em chuyên môn đánh bạn với tụi me cà bống, đánh đòn đánh đọ với phường chèo me chèo sầu, nên nghè là nghè đánh giặc, mà em chỉ có đánh đòn, đánh đéo, đánh ô, đánh xì, đánh cát té, và đã có lần đánh cắp bắt gặp đội xếp em đánh thảo rất là tài... Nhưng, đạo này trời đồi rồi, em quay ra đánh giặc.

Có khách giang hồ... quanh hè phố thủ thi :

— Thuở đó không đánh chén, đánh số, đánh cá, đánh đòn, đánh mạt chược, tò tò, đánh sáu... thuốc phiện thì bảo đánh gì? Có là đánh trống lảng với thời thế cũng chẳng xong, vì chúng đánh hơi thấy mùi « cách mạng » là đánh chết chúng cũng đánh đòn mình như tử, cho nên đánh mượn trò đọa lạc mà đánh trống lấp câu chuyện đời di đè đợi đến ngày nay thì, cũng như ai ai, có ai là không đánh giặc đâu?

Có khách « giang hồ... miễn cưỡng » tuyên bố :

— Xưa chỉ biết đánh rơm, đánh cá, đánh luồng cầy, đánh tiết canh hoặc chỉ biết đánh dây thép, đánh mây chĩ, đánh té lè phón thôi thế mà đánh dùng một cái! Giờ đây cũng biết đánh giặc như thường...

Có khách « giang hồ chính trị » tràng tráo phát biểu ý kiến :

— 1940 đánh du với Nhật. 1944 đánh du với Anh. 1945 đánh du với V.M. Thế rồi 1946, ai ngờ lại đánh du với Pháp, với Anh, với Mỹ... Đè rồi đây đánh du với Mao Trạch Đông nữa chăng? Thật cái thân mình đà dem nó đánh đì đi biết mấy lần rồi?

Phải, cùng một danh từ mà « xưa » thì nó dùng đè « hộ vệ » cho bao nhiêu chủ từ... hèn yếu vẫn đắc, mà đến giờ thì trái lại « ủng hộ » cho một chủ từ cai hùng, sán lạn, khiến cho cùng một chủ « đánh » mà xưa thi thật q·á là biết bao người đã đánh tráo với cuộc đời... Còn nay?

Còn nay, thiên hạ đánh nhau chừng như chán lảm rồi, nên thiên hạ kéo nhau hết đến Bàn Môn Diêm, lại đến Bá Linh, Gio Neo đè mưu hòa bình chung... Bởi vậy, giữa thời bom A, bom H, bom L này mà Bá Dương tôi đêm nào cũng cứ đánh một giấc đến sáng mong bừng măt giây thấy mình vẫn còn là...

*Đương ba trường*

# Helvetica



Máy-May Suisse "Helvetica"

TỔNG PHÁT HÀNH INDO COMPTOIRS. SAIGON

Đại tiệc lẩu  
SOAI KINH LAM

446, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone N° 169

PHÒNG RÓNG RÁI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT  
CHIẾU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lẩu bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM  
446 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS  
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

KỸ-LƯỞNG  
và  
MAU LỆ  
lịch  
NGUYỄN-TRUNG  
150, RUE GIA LONG - TEL. 21.503

ĐỜI MỚI số 116

TRƯỚC THỜI CUỘC

## HỘI NGHỊ GENÈVE CHỈ LÀ CƠ HỘI TUYÊN TRUYỀN

có nhiều nguy cơ cho dân tộc Việt Nam ?

RẤT CÓ NHIỀU NGƯỜI hi vọng rằng Hội Nghị Genève sẽ đem lại hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Hi vọng hòa bình là việc chánh đáng. Nhưng, như chúng tôi đã viết trên mặt báo này, không dễ có hòa bình vì chính trong nước không có sự cân phản lực lượng (rapport des forces).

Hội Nghị Genève là lần nhóm họp đầu tiên giữa các cường quốc và giữa nhiều quốc gia khác để bàn đến vấn đề Việt Nam.

Vào Hội, Pháp, Anh, Mỹ (khối Tây Âu) không có một lập trường duy nhất, trong lúc khối Nga Hoa Cộng chỉ có một chánh sách.

Pháp có nhiều lá bài thuận lợi, mà Pháp không thể đánh như ý muốn, bởi vì thuận ở Đông Á thì không lợi ở Âu châu. Hiệp ước cộng đồng phòng thủ Âu châu (C.E.D.) là một cái « hình nộm nhát chim » rất lợi cho Pháp. Pháp lại rụt rè không dám dùng nó, vì nội trị không vững. Sự thừa nhận chánh phủ Trung Cộng cũng là một lá bài mà Pháp rất có thể dùng. Thế mà Pháp không nhất quyết.

Sở dĩ Pháp không đóng vai chủ động ở Genève, mặc dầu chính mình muốn có Hội nghị, là vì Pháp để cho Điện biên phủ thất thủ. D.B.P., mất trong tay Hoa Việt Cộng là giúp cho khối Nga Hoa một cái thế chánh trị rất mạnh, và làm cho Pháp bị hâm trong địa vị người « yêu cầu » để rồi không giữ vững được lập trường, nên đã làm các quốc gia liên kết bị ảnh hưởng không ít.

Thái độ lưỡng chừng của Pháp, rồi đây sẽ làm cho Pháp rất dễ mất cảm tình của các nước bạn.

Chứ như Mỹ, đóng vai lãnh đạo khối Tây Âu, thì Mỹ lại phải « múa gươm » khắp cùng, trong lúc ấy Nga ngồi không thủ lợi. Mỹ lại bị Anh Quốc chống lại minh luôn và lôi theo nhiều nước trong khối L.H.A. như Ấn Độ chẳng hạn. Thành thử Mỹ chịu số

phận lẻ loi nhứt ở Hội Nghị Genève.

Ở trong tình thế khối Tây Âu chia rẽ, lẽ nhiên là Anh Quốc đóng vai trọng tài tại Hội Nghị Genève. Mà Anh Quốc muốn những gì? Muốn làm giảm thế lực của Mỹ

quốc trước hơn là muốn ngăn sự

tràn ngập của

khối Nga Cộng; muốn nhượng bộ Trung Cộng để giữ Hướng Cảng và buôn bán với lục địa Trung Hoa.

Về phía Nga Hoa Việt Cộng thì rõ rệt là họ hoàn toàn thắng thế ở Genève. Hoa Việt Cộng đi dự hội với chủ định phá khối Tây Âu và dựa vào H.N. Genève mà tuyên truyền. Vì vậy mà chiến cuộc Đông Dương vẫn đi sát với sự đàm phán ở Thụy sỹ. Còn Pháp thì không giữ chiến trận cho thuận tiện cuộc điều đình ngưng bắn. Trong khi nhóm bàn chánh trị thi Pháp chỉ nói chuyện thương binh làm cho phe địch của Pháp có cơ hội lợi dụng tình thế để mà tuyên truyền.

Điều lạ nhất là Hoa Việt Cộng ưng cho Việt Cộng xin vào Liên Hiệp Pháp một cách vô điều kiện (tức là không sửa đổi cơ cấu L.H.P.). Điều lạ nữa là Nga Hoa rất trâm tinh trước sự đòi hỏi của đối phương, một sự đòi hỏi rất nhiều và rất mạnh của kẻ yếu



Phòng nhóm của Hội nghị Genève



cả về hai phương diện chánh trị và quân sự.

Thế có nghĩa là Nga Hoa sẽ cố gắng tránh chiến tranh lan rộng, rất không lợi cho phe mình; có nghĩa là Nga Hoa cố làm cho Anh Mỹ chia rẽ, và Pháp thêm bị kẹt giữa Anh và Mỹ.

Lẽ nhiên là Mỹ không để cho Nga Hoa ngồi hưởng tất cả cái lợi của sự chia rẽ trong khối Tây Âu. Mỹ sẽ có phản động. Sự im lặng của Mỹ làm cho các phái đoàn dâng lo.

Tình thế éo le làm cho Hội nghị Genève rất có thể bế tắc. Hoa Việt Cộng lấy thế hơn mà tấn công chánh trị quá mạnh cũng có hại cho họ. Biết đâu lần này Nga Hoa Cộng không làm cho nhân dân Mỹ phản ứng, làm cho dư luận Mỹ đổi ra hướng về sự tham chiến của Mỹ ở Việt Nam.

Căn cứ ở tin tức của các báo Mỹ mấy hôm sau này thì dư luận Mỹ sẽ tán thành chánh phủ có thái độ cương quyết đối với khối Nga Cộng. Miễn là những nước Úc, Tân Tây Lan, Phi luật Tân, Thái Lan và ba nước ở Đông Dương (Việt, Miên, Lào) hiệp với Mỹ là Mỹ có thể nhúng tay vào chiến cuộc. Mỹ sẽ không cần Anh quốc hiến sức với mình.

Muốn tiến tới việc ấy, có lẽ rồi đây vấn đề Việt Nam sẽ được đưa ra đại hội đồng Liên hiệp quốc, nếu Genève thất bại. Ở đây, Mỹ sẽ đưa ra sự « tặc động chung » để cho có danh nghĩa.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) cho rằng Mỹ sẽ can thiệp vào chiến cuộc Đông Dương với điều kiện là Pháp để cho ba nước liên kết độc lập thực sự (không trả binh) và để cho Mỹ có phần trách nhiệm.

Thì ra, sự thắng lợi về mặt quân sự và chánh trị của Hoa Việt Cộng không phải điều kiện đem lại hòa bình cho dân tộc Việt Nam.

Nếu phe quốc gia Việt Nam không gây nỗi thực lực để làm chủ tình hình trong nước, thì khó mà có hòa bình.

(Viết tại Paris ngày 19-5-54)



### Tai hại do cào cào gây ra ở miền Kénya

Những nhà bác học ở Anh đã hợp nhau và khám phá những tai hại của loài cào cào đã phá hoại hoa màu.

Nhiều nhất ở xứ Kénya có tới gần 15.000 tấn cào cào, số thiệt hại về hoa màu, tính ra có thể nuôi được 1 triệu ruồi người.

### Ô tô chạy bằng điện

Nhà bác học Pháp Henri André đã sáng chế ra một thứ quấn áo lót để thám hiểm những vùng sâu dời đây bờ Giác Sir Anton Brunn ở Copenhagen nói rằng: Tôi là người số một đã xuống thám hiểm tại vực Philippines, sâu tới 40.000 thước. Vực này là chỗ sâu nhất trong các đại dương.

Ô tô điện do Henri André chế tạo cần nặng 800 cân, riêng máy 150 cân và hòm chứa điện 150 cân, tốc độ 70 cây số một giờ, không phải sang số, máy hâm cũng bằng điện, xe này tiện lợi như loạt xe bốn mảnh lực.

### Vật lạ dười biển

Thủy quân Pháp đang nghiên cứu để súng chè ra một thứ quấn áo lót để thám hiểm những vùng sâu dời đây bờ Giác Sir Anton Brunn ở Copenhagen nói rằng: Tôi là người số một đã xuống thám hiểm tại vực Philippines, sâu tới 40.000 thước. Vực này là chỗ sâu nhất trong các đại dương.

Nhưng thật ra trong tàu đánh cá Galathée, có những ngư ông đã lặn sâu tới 10.489 thước để tìm bắt được 432 con hải ngư chia làm mươi loại khác nhau. Những con vật này thuộc loại không xương sống, kỳ lạ nhất là hải cung hổ.

Tại vực Sardes giáo sư Brum đã 18 lần lặn sâu 6.000 thước. Ông bắt được một con cá mù dài 47 phân.

### Sо với công nhân toàn thế giới, công nhân Đức làm việc nhiều nhất

Những công nhân Đức đã làm việc mệt nhọc hơn hết so sánh với toàn thể công nhân trên thế giới và lương bổng của họ lại ít hơn hết.

Theo tờ phúc tinh của ông Bộ trưởng bộ lao động, sự mệt mỏi này có thể đến đến ngừng trệ và đa số đã mắc phải bệnh đau tim.

Ở Tây Đức công nhân làm việc trung bình trên 42 tiếng trong 6 ngày. Nhưng công đoàn đang tranh đấu để rút thi giờ ấy xuống 40 tiếng.

Những ngành kỹ nghệ của chính phủ súc sản xuất không đủ cho nhu cầu so với các nước Anh và Bỉ.

(Francfort)

### Bom «H» cứu nước Mỹ khỏi khoáng vẹ kinh tế

Kỹ nghệ vũ khí nguyên tử Nga đã đề cập đến việc chế tạo bom «H» trước Mỹ 9 tháng trong thời gian này, bây giờ là thời gian thí nghiệm vì vậy Mỹ đã bỏ hàng tỷ (dollars) để xây dựng một kỹ nghệ «diện tử»; ngành

Radar đã được kiến lập từ «L'Alaska» nối dài theo bờ biển đại Tây Dương đến phía đông Floride.

Muốn Chế bom «H» nên phải trữ trong 3 năm, những loại kim khí như kẽm, thau, đồng, nhôm, thép và tàng cung những kỹ nghệ như dầu hỏa, xe hơi nhất là ngành hóa xa. Nhưng kho quân lương dự trữ phải được tăng thêm dân phòng khi đứt liên lạc với quốc tế vì chiến tranh ngành Hòa xa được miêu tả lợi tức và chuyên sản xuất những toa xe lửa nếu xảy chiến tranh nước Mỹ phải cần tới 422.000 toa phụ thêm để chờ quân lương quân dụng. Họ khai kiến thiết và tăng giá sản xuất về mọi ngành để phòng ngừa sự dọa nạt của tình lực nguyên tử.



Một con tem tự do của Hoa Kỳ mới phát hành ngày 8-4-54 để dùng vào việc gửi thư đi ngoại quốc

### Bạn có biết

Luôn trong sáu tuần làm việc một con ong đã thăm 15 đến 20.000朵 hoa nó phải bay tới 400.000 cây để lấy một cân mật.

Voi là giống vật khoẻ nhất trong các loài thú, nó có thể dùng voi vác được một sức nặng một tấn và dùng voi ném một người xa tới 40 thước.

Quả chuông vĩ đại treo tại Tháp Rosaire (Pháp) là do các linh nữ đài quyền cung. Cố bà thành tâm mang cả mét pho tượng của chúa ruột bằng đồng đen ném vào lò đúc.

Ông l'Hercule Eugène Sandou, một người có sức mạnh chiến đấu với Sư Tử, một con vật cân nặng 250 cân giao tranh trong ba trận mỗi trận 3 hiệp, Sandou đã thắng nó! sự tử.

Nhưng E. Sandou không nặng cân bằng chàng Louis Cgr (người Pháp), tay không chàng đã nimb bắt iếc một cây lớn to như cột đèn điện.



TRANH KHÔNG LỜI

ĐỜI MỚI 8/116

### Nga tuyên truyền cà bảng Cartes Postales và cáo thị

Chính phủ Sô Viết phô biến kinh tế, chính trị bảng cách in cáo thị giàn kháp các nơi mỗi năm có đến 272 tờ tài khác nhau, để tuyên truyền về tình trạng Quốc tế, cuộc tranh đấu cho hòa bình và kế hoạch năm năm.

Năm nay họ dự tính cũng hình thức quảng cáo ấy tới 100 kiệu khác in trên Cartes Postales in hình những lâu đài và dinh thự và các thành phố lớn thành phố; tổng cộng có tới đến 475 triệu tờ số phát hành gấp 3 lần trong năm 1953.

(Soviets kia Kultura)

### Chiếc áo manteau lông sóc của bà Washington

Các chính trị gia tại Mỹ đã khám phá được một bí mật là Bà Washington đặt mua một cái manteau bằng lông con sóc với giá là 30.000 mỹ kim (10 triệu 700.000 quan) nguy ý để làm quang cáo và gây ảnh hưởng cho ông ra ứng cử đại hội toàn quốc chiếc áo lông sóc này không những nặng tiền mà khoác cũng nặng nữa.

(Daily Neukweed)

### Tung lên không gian mặt trăng nhân tạo theo mặt hình ngôi sao đỏ

Ông George Sutton giám đốc hàng North American Aviation (một công ty hàng không lớn nhất ở Mỹ) cho hay rằng Nga rất có thể tung lên không gian một ngôi sao đỏ, không kém phần sáng tỏ như về tinh tú.

Ngôi sao nhân tạo này được tung lên không gian bằng một máy hỏa tiễn (Kiểu 403) có một ngòi lửa thật hận giải 50 thước máy phóng hỏa tiễn này có một mảnh lực vi đại là 2 triệu ngựa đùi sút phóng một hỏa tiễn nguyên tử lên cao tới 800 tới 1.000 cây số.

### Nghề nuôi cá ở Tunisia

Tại hồ nước mặn Kelbia những cá con có thể lớn tới mực độ 5.000% trong 4 tháng. Những nhà nông nghiệp tại Tunisia đã canh thu một con cá mới thả tại hồ nuôi cá nặng 8 lạng đến cuối năm nặng được 400 lạng.

Cá ở hồ Kelbia rất chóng lớn vì hồ này rộng và sâu tới 25 cây số và có mạch nước thông ra biển Địa Trung Hải.

Nguồn lợi của hồ này năm ngoái được 300.000 cân nếu không gặp mùa mưa tuyêt thì công việc đánh cá ở hồ này kết quả hơn nhiều.

(La croix Paris)



TRANH KHÔNG LỜI

ĐỜI MỚI 8/116

NHÂN BẢN MỚI • HÀ VIỆT PHƯƠNG • NHÂN BẢN MỚI

# SAI LẠC

của  
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI



I

### VỀ LÝ THUYẾT

**T**HIỀN hạ lên án Xã Hội Chủ nghĩa ra sao?

— Án rằng:

Mấy tội lỗi của Chủ nghĩa Xã hội đã được thực tế lịch sử chứng minh, qua các cuộc thử thách cách mạng ở Nga cũng như ở Đức, ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, có thể thu gọn vào mấy điều cẩn băn này:

#### 1.— Tội tiên thiên (apriorisme)

Vì chưa gột rửa được hết röt tích của chủ nghĩa duy lý (Rationalisme) và chủ nghĩa sùng bái khoa học (Scientisme), do các chiến sĩ phái Bách khoa, T.K. XVIII, lưu lại nên phe chiến sĩ Xã Hội Chủ Nghĩa tích cực, suốt dọc T.K. XIX đã tự thời phỏng minh lên một cách quá đáng, rồi coi là mình có đủ tài vạn năng, có đủ tri quán thế để hiều nỗi cơ cấu vũ trụ, hiều nỗi lịch sử nhân loại, hiều hối sinh thành con người.

Hiều triệt để. Hiều toàn diện. Cho nên bất chấp mọi khiếm khuyết, mọi sơ hở, mọi sương sùng còn nhanh ra ở trong sự «biết» về bước quá trình của Thế Giới và của Loài Người, họ nhất quyết chỉ dựa nguyên có vào ít nhiều khám phá, còn lây bầy chập chờn, của nền Triết Học biện chứng ở Đức, của nền Kinh tế Kỹ nghệ ở Anh, của nền Chính trị Tư Sản dân quyền ở Pháp, mà đương nhiên gạt bỏ hẳn cái phần di sản thâm thúy cao xa của nền Văn Hóa ngự trị già nua Nhân loại, là nền Văn Hóa Đông phương (thường bị gọi là Văn Hóa Duy Tâm?) và, hơn nữa, họ sóa sạch cả cái mồ vỗn tinh thần vật chất của toàn thể loài người đã thu thập được, qua bao nhiêu muôn năm kinh nghiệm: kinh nghiệm bằng cả Hành Động, bằng cả Rung Cảm, bằng cả Lý Tri — chứ không riêng gì bằng Lý Tri suông thời.

Thế rồi, cũng vì tội tiên thiên mà họ nồng nặc không chịu nhận cái dốt nát, cái bất lực của con người, đứng trước Ngoại giới, nên mới kháng khênh chủ trương LUẬT (?) ĐỘT BIẾN của mình là duy vật (?) hơn LUẬT LUÂN HỒI của đạo Phật, hơn luật Ngẫu Nhiên của thế thường; LUẬT (?) TƯƠNG QUAN của mình duy vật hơn luật Nhân duyên, hơn luật oan trái của thế thường!

Hơn ở chỗ nào? Hơn ở chỗ... khác danh từ! Rút lại thi, diêm sai lạc gốc rễ trong sự tìm hiểu Ngoại giới — trong vũ

Họ soá bỏ hết thảy cái gì mà «họ» gán vào phạm trù Duy Tâm — nghĩa là tất cả mọi khái niệm, ý niệm, quan niệm «không phải của họ» — để thay thế vào đó, họ chưng ra những.

#### Bằng chứng

(cũng không có gì là không... duy tâm!) thi đây:

#### Về việc tìm hiểu Vũ trụ

Lấy «tri óc minh» quan sát việc đã qua, rồi lại lấy «tri óc minh» nhận định để mà lấy «tri óc minh» kết luận thì dĩ nhiên là phải rút ra được điều gì «hợp với tri óc minh» thì PHƯƠNG PHÁP đó dâm có phải là sáng kiến, là phát minh của họ? Vì đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng, đạo Gia, đạo Hồi, và cả đến đạo... của đàn bà con trai cũng vẫn rút ở trong quá khứ ra được bài học về Lê Tất Nghiên của Lịch Sử rồi, nên mới có Lê Trời, có Tiền định, có Số mệnh, có Kiếp. Thế mà, phe Xã Hội chủ nghĩa tích cực ngang nhiên giữ độc quyền xử dụng phương pháp tìm hiểu, một cách tiên thiên ấy (nhận cái dã có là «phải như thế», rồi rút ra... luật — ?!) — để mà đặt ra một cái tên mới chỉ thị một sự trạng cũ: đó là danh từ LÊ TẤT NHIÊN. Thi thử hỏi: «Lê tất nhiên không duy tâm ở chỗ nào, khi đem nó so sánh với Lê Trời, Số Kiếp, v.v...?».

Thế rồi, cũng vì tội tiên thiên mà họ nồng nặc không chịu nhận cái dốt nát, cái bất lực của con người, đứng trước Ngoại giới, nên mới kháng khênh chủ trương LUẬT (?) ĐỘT BIẾN của mình là duy vật (?) hơn LUẬT LUÂN HỒI của đạo Phật, hơn luật Ngẫu Nhiên của thế thường; LUẬT (?) TƯƠNG QUAN của mình duy vật hơn luật Nhân duyên, hơn luật oan trái của thế thường!

Hơn ở chỗ nào? Hơn ở chỗ... khác danh từ!

Rút lại thi, diêm sai lạc gốc rễ trong sự tìm hiểu Ngoại giới — trong vũ

trú quan — của Chủ Nghĩa Xã hội là đã đặt sẵn ra một đường lối, rồi lấy trí óc minh ăn thực tế vào đó, để mà giải thích thi... «tất nhiên» là phải đúng với... Lê Tất Nghiên rồi.

Cho nên, để thay thế vào cái vòng luân quẩn (Rien de nouveau sous le soleil), theo lời sấm truyền trong chương L'Ecclesiaste của Kinh Thánh Gia Tô, thay vào cái vòng xoáy tròn ốc (hình hương vòng của Đạo Phật) làm biểu tượng cho cuộc tiến hoá của vũ trụ, Chủ Nghĩa Xã hội đã đưa ra cái Vòng xoáy tròn ốc răng cửa (évolution en Spirale zizzaguee).

Thì bên nào duy vật (?) hơn bên nào? Mà đến nỗi, vì một lý do (cũng tiền thiền nốt?) ấy, rồi cứ sùi nhau chém giết nhau hoài! Và, hơn nữa, cứ nhất định cho là mình nắm chắc được luật Tiến Hoá để mà bắt Vũ Trụ tiến

hoá theo «lý trí xét đoán» của mình, giữa lúc còn vô vàn yếu tố khác (chưa được biết thi...) tất nhiên sẽ xảy ra ở ngoài nếu chưa phải là ngược với Tất Nghiên của mình.

Đó mới là tội thứ nhất, đối với Quan niệm về Vũ trụ.

Đây,

#### 2.— Tội máy móc (mécanisme)

Vì chịu ảnh hưởng rất đậm của phái say Khoa học, say Lý Trí nên phe X. H. C. N. tích cực đã phung thò Máy móc. Sau khi đem tam tri sản ra Máy móc rồi thì con người cui đầu phục tòng luật lệ của Máy móc — họ cho thế là Tự do: «Hiểu nỗi quy luật của ngoại giới để mà chỉ huy ngoại giới, thế tức là Tự do... Quy thuận lẽ Tất nhiên của sự vật, thế là Tự do». Bởi vậy, họ mới nhất loạt «nô lệ» quy luật của Máy móc, nô lệ lẽ Tất nhiên, cả hai vốn là sản phẩm của bàn tay, khối óc họ!

Do đó, họ hăng hái và thành khẩn tin tưởng rằng lịch sử loài người «tất nhiên» là phải rập khuôn lấy lịch sử, vạn vật: nó phải diễn tiến theo sự điều khiển của mọi quy luật ngự trị ngoại giới.

Đã sẵn có ba tinh Linh Động, Hiếu sinh và Hợp quần, loài người lại bắt buộc phải tuân theo ba lẽ Tất nhiên Biển Dịch và Tương quan thi thôi rồi! quá khứ của mình đã bầy ra đấy: qua thời Cộng Sản Nguyên Thủ «tất nhiên» là tới thời Phong Kiến nồng nồng nô, qua Phong Kiến nồng nồng «tất nhiên» tới Tu bản Đế Quốc... thi Tu bản «để» ra vô sản, thế tất là phải di đến Cộng Sản Văn Minh. Cái vòng xoáy tròn ốc răng cửa thế

(xem tiếp trang 40)

# LÁ BÀI ĂN THUA CỦA CÁC NƯỚC

O'

GENÈVE, mỗi nước có là bài ăn thua đem ra hội nghị. Theo ký giả Pháp Fernand Gigon của tạp chí Semaine du monde thì sau đây là lá bài ăn thua của từng nước một.

## PHÁP

Lá bài ăn :

1) Một chỗ tựa chắc chắn trong mọi hoàn cảnh : các quốc gia nhỏ yếu như Lào và Cao Mèn.

2) Ý muốn không cần phải bàn cãi nữa là Mỹ muốn giữ sự có mặt của Pháp ở Đông Nam Á Châu, không phải vì cảm tình mà vì nhiều lẽ khác.

3) Những cỗ vấn của ngoại trưởng Bidault phần nhiều là những người am hiểu nhiều về Á Châu.

Lá bài bắt lợi :

1) Điện biên Phủ thất thủ đè nặng xuống hội nghị Genève.

Bidault đã tu chỉnh và hai lần sửa đổi lại đề nghị đưa ra hội nghị.

2) Trận đánh Trung châu diễn tả bắt đầu gây một niềm lo lắng.

Thống chế De Lattre đã từng nói : « Ai giữ được Trung Châu, giữ được Đông Dương »,

3) Dự luận Pháp muốn và đòi hỏi một cuộc ngưng chiến ở Á Châu.

4) Chiến sĩ tử trận ở Đông Dương gây một áp lực nặng nề về những điều quyết định ở Genève.

5) Hai phiếu thêm nghiêm về chính phủ Laniel đặt nước Pháp trong tình trạng thoát nguy mà thôi.

## MỸ.

Lá bài ăn :

1) Sức mạnh về quân sự có chỗ dựa vững vàng về kỹ nghệ, sau khi cho nổ

hai quả bom S và H.

2) Uy thế về đồng đô la. Người ta tự hỏi mọi mặt trận chống thực dân « hiệu Hoa thịnh Đốn » có làm tách hai nước Pháp và Việt Nam không ?

3) Chống cộng. Có lẽ đó là yếu tố chung con đường hành chính của Mỹ.

4) Radford, vị đô đốc

đồng ý với Mac Arthur về những vụ thả bom đe dọa. Từ lâu đến nay, Mỹ không nhận Trung Hoa của Mao Trạch Đông, Mỹ cầm lá bài đó làm tài liệu đe bàn cãi.

Lá bài bắt lợi :

1) Dulles không dẫn nỗi sự giận dữ, chỉ khiến cho tình trạng thêm nguy ngập.

2) Thủ súng mạnh theo lối trẻ con. Lúc Mỹ có một điều gì với một nước

« nước Anh trước hết » làm cho các vấn đề bớt phiền phức. Vấn đề giao Anh không rút được ít lợi tức, phải đoàn Anh phớt qua.

2) Eden. Như không bao giờ mệt mỏi, cần thận, ở Genève hết sức giữ gìn. Đó là một người tay phuông độc nhất chưa nếm đến mùi thất bại.

3) Thực tế. Chưa có lúc nào Anh dựa vào cảm tình để giải quyết các vấn đề. Biểu cảm nhất đối với họ là con số và căn cứ trên sự kiện thực tế. Họ nhận nếu họ góp tay vào giúp việc, từ chối nếu xét ra có hại và đề các phái đoàn khác bàn tán, cát họng với nhau.

4) Hiếu rõ Á Châu.

5) HongKong và Singapour. Hong Kong 50.000 dân. Singapour 25.000. Họ không cảm thấy bị đe dọa. Họ không có một thủ Điện Biên Phủ ở Á Châu. Nếu tình thế bắt buộc, họ

...TRONG HỘI NGHỊ GENÈVE

dời hai thành phố chiến lũy của họ và chờ ngày thuận lợi chiếm lại, tránh được chứng nào hay chứng này về thiệt hại.

6) Quân đội chặt chẽ như trời với biển.

Lá bài bắt lợi :

1) Mã Lai 12.000 dân. Quân đội Cộng Sản Mã Lai phá hỏng 20.000 quân đội do Anh huấn luyện.

2) Nhận diện Trung Cộng. Từ lâu, người ta tưởng sự nhận diện đó sẽ làm dễ dàng mối giao hảo giữa Anh và Trung Cộng. Căn cứ trên sự việc, cảm tưởng ấy không ăn đúng lầm, trái lại có phuơng hại đến nước Pháp.

## NGA

Lá bài ăn :

1) Molotov kinh nghiệm trong những cuộc hội nghị quốc tế có bàn đạp vững chắc của chính phủ khó lay chuyển Mạc Tư Khoa làm cho Molotov

khác, Hoa Thịnh Đốn thường trả lời bằng sự dọa nạt.

3) Kế hoạch phòng thủ Á Châu. Ở Genève, kế hoạch ấy cũng gọi ra sự sợ hãi. Bài học ở Triều Tiên nói nhiều với Áu Châu hơn là với Mỹ.

4) Dự luận chung. Người ta luôn luôn quên rằng nước Mỹ do quân nhân chỉ huy nhưng lại do phụ nữ kinh doanh. Dự luận chung được xem như gây loạn thần kinh hiệu quả nhất ở trên thế giới này. Sự nhẹ dạ có tính cách nhiệt thành ấy làm cho đồng minh của Hoa Thịnh Đốn lo sợ.

5) Chu Ân Lai. Con người bí mật ở Genève.

đối với Mỹ chỉ là một bóng ma Mỹ không muốn thấy mà cũng chẳng muốn nhìn nhận Trung Cộng

## ANH

Lá bài ăn :

1) Ích kỷ về đất đai. Lối nghĩ

và chờ ngày thuận lợi chiếm lại, tránh được chứng nào hay chứng này về thiệt hại.

6) Quân đội chặt chẽ như trời với biển.

Lá bài bắt lợi :

1) Mã Lai 12.000 dân. Quân đội Cộng Sản Mã Lai phá hỏng 20.000 quân đội do Anh huấn luyện.

2) Nhận diện Trung Cộng. Từ lâu, người ta tưởng sự nhận diện đó sẽ làm dễ dàng mối giao hảo giữa Anh và Trung Cộng. Căn cứ trên sự việc, cảm tưởng ấy không ăn đúng lầm, trái lại có phuơng hại đến nước Pháp.

5) Chu Ân Lai. Con người bí mật ở Genève.

đối với Mỹ chỉ là một bóng ma Mỹ không muốn thấy mà cũng chẳng muốn nhìn nhận Trung Cộng

## ĐIỂM TINH

Lá bài ăn :

1) Ích kỷ về đất đai. Lối nghĩ

trở thành một người trọng tài ở Genève.

2) Nghiên cứu kỹ các vấn đề đem thảo luận. Phải thấy rõ đại biểu Nga trong hội nghị mới biết họ soạn sẵn chu đáo.

3) Tuyên truyền : Phương pháp và mỗi hành động của những người lãnh đạo nhằm vào mục đích tuyên truyền. Có hay không, tùy theo trường hợp nhưng không bao giờ họ buông tha.

4) Chỗ dựa : Trung Hoa và Việt Minh.

5) Đề nghị kiểm soát tuyển cử, ngưng bắn làm thời ở Đông Dương có mặt các cường quốc, là bài ngoại giao tào túng của Molotov đưa ra ở hội nghị Genève là để dò biết các con bài của các nước đưa ra ở hội nghị.

Lá bài bắt lợi :

1) Ngòi vực. Chứng nào gặp một sự việc làm cho phái đoàn Nga bắn tin bản nghi lập tức có sự phản ứng bằng lối đe dọa làm cho họ thành da nghি.

2) Muốn nâng mức độ sống cho dân Nga.

## TRUNG CỘNG

Lá bài ăn :

1) Chu Ân Lai. Có gì lạ dưới đôi lông mày rậm của ngoại trưởng ? Không ai đoán được. Người ta có cảm tưởng có một sức mạnh ngự trong hội nghị.

2) 480 triệu dân. Một sức nặng vĩnh viễn.

3) Chỗ dựa Nga và Việt Minh.

4) Kiên nhẫn vô biên. Trong lúc người Âu tim lẽ phải, người Trung hoa tim trường cừu.

5) Từ Jakarta đến Karachi, mọi con mắt hướng về Bắc Kinh.

6) Thông minh. Họ biết suy nghĩ. Trong lúc Âu Tây còn ở hang, họ đã biết đến triết lý.

Lá bài bắt lợi :

1) Bài ngoại. Nghi ngờ người da trắng.

2) Cẩn với mặt. Vào hội nghị với tinh cách nước được mời sau trở thành nước đứng mời, Trung Hoa không rõ phái đoàn Mỹ.

(Viết lược theo tạp chí Semaine du monde)

GIANG TÂN

Thủ tướng CHURCHILL

cho rằng

Á CHÂU SẼ THUỘC KHỐI ANH ?



này do ông Lamb, đại sứ Anh ở Berne tin cho đại biểu của Mao ở hội nghị Genève biết. Ông Lamb mới được đổi sang Thụy Sĩ, rất ít ngày trước khi khai mạc hội nghị Genève. Ông đã giữ ghế ngoại giao trong thời gian 25 năm ở Bắc Kinh.

## Nhâm Moscou

Ở Tàu tạng chính ông Stan Montgomery (không có họ hàng gì với thống chế Montgomery) điều khiển chính trị của Anh ông đã cầm đầu nhóm hoạt phật đỗ (cộng sản) chống nhóm hoạt phật vàng cựu chính giáo ở Trung Hoa những báo cáo của ông Stan Montgomery chuyên về Anh do sự môi giới của ông Nicholls tham chính ở văn phòng đại sứ Anh ở Moscou, ông này rất thông thạo tiếng Nga và tiếng Anh.

## Đảng « Bộ Ba »

Chúng ta đã nói đến ảnh hưởng của quần đảo Anh Cát Lợi với những hội kin ở Trung Hoa và Đông Dương. Những người Anh đã bảo vệ bộ ba này và nhận những hội này làm điểm tựa ở Tàu cũng như ở Đông Dương.

Mao Trạch Đông còn cho lệnh ông Chun Tach, chủ tịch hội đồng kế hoạch, tiếp tục mở đường chuyền vận thuốc phiện từ Hồng Kông đến Bắc Kinh.

## Chống với Tường giới Thạch

Con đường từ Trung Hoa qua Tàu Tạng là do người Anh khai mỏ, do những công ty bí mật kiểm soát mà Mao Trạch Đông không khám phá ra được ở Tàu Tạng. Các sở bí mật đã gián tiếp đưa đến tràn ngập những ủy viên thuộc địa vào Á Châu để trung lập hóa Loocha, Iuhtantarqua.

Đứng về khía cạnh khác, những nhà chuyên môn Anh đã làm cố vấn cho chính phủ Miến Điện để hoàn thành cuộc can quét quân đội quốc gia Trung Hoa ở trên đất này, nhưng ông Foster Dulles lại tan thành việc dùng quân đội Tường giới Thạch để chống lại Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh.

Trên đất Thái Lan, những đại diện Anh Quốc đã yêu cầu chính phủ cầm tù những quân lính quốc gia Trung Hoa trốn sang đất này.

Việc này thi hành, và quyết nghị

(xem tiếp trang 42)

## Chiave ở Đông Dương

Mặt khác, Anh nghiên cứu để giải thoát mọi khó khăn nếu Bắc Kinh ở trong khối Nga và ngoại khu Mông Cổ là trọng tâm liên lạc rất yếu giữa Tàu và Nga. Vì vậy những cố vấn Anh đã nghe Trung Cộng đứng tay vào vấn đề Mông Cổ. Và hiệp ước liên



Nhân đọc

# « BẢN NGÃ CÔ KIỀU »

của ông NGUYỄN SỸ TẾ

II

**B**ỎI vì đam mê mà yêu Từ Hải? Lại cũng như trường hợp yêu Thúc Sinh. Ta trách nàng thì sao cho phải.

Còn nhu nhược? Quả có nhiều. Nhưng nhu nhược ở những điểm nào? Ta có nên chủ quan và tuyệt đối quá không? Khuyên Từ Hải ra hàng, có gì mà cho là lẩn thẩn hay nhu nhược?

Nương thân vào Từ, nàng tin cậy, vững dạ không lúc nào bỗng. Đành khuyên Tú ra hàng, rất có thể vì một tí nhu nhược trước cái ác ánh « nở nang mày mặt, rờ ràng mẹ cha ». Mà trách nàng làm sao! Bởi nàng đã có một lần nào là nở nang mày mặt, là rờ ràng mẹ cha đâu. Ta không thể buộc một người đàn bà phải mang tâm hồn một triết nhân khắc kỷ Hy Lạp ngày xưa.

Tâm thường hơn, ta hãy nhìn nhận rằng có điều chắc là nàng đã nghe theo tiếng gọi của lòng nhân đạo một phần, nàng không dành lòng được, nàng không thể ngồi đứng an vui, được khi nghĩ rằng mình xây riêng hạnh phúc mình trên đống xương vô định. Ta cảm thương cái chết của Từ, mà sinh lòng giận nàng thật. Nhưng cũng nên nghĩ lại rằng cái hành tung khuất nóc chèc trời của người áo vải Việt Đông, đầu sao cũng chẳng phải đã tuân theo một lý tưởng vị nước vị dân nào. Đúng như lời ông Tế nói trong một luận đề khác: « Việc làm của Từ Hải không phải việc mà người quân tử chịu làm, »

Thì ta cũng không nên nghiêm khắc, Dầu có lỗi đi nữa, nàng cũng đã chuộc tội mình bằng giá đích đáng; nạn nhân đau đớn, nàng đã tự kết liễu đời mình ở sông nước Tiên Đường.

\*\*

**N**ẾU có nói nàng lẩn thẩn, nhu nhược, tâm thường là chỉ ở hành vi bảo oán là một ở thái độ nàng khi thị yến dưới màn Hồ tòn Hiển là hai,

bài của  
BÙI GIÁNG

Đây mới là chỗ ta thấy nàng tầm thường quá đỗi. Đúng như lời ông Đào duy Anh đã nói: Giám Sinh, Sở Khanh nào có tội lỗi gì, nhất là Sở Khanh và Ung, Khuyền, chẳng qua chủ bảo sao hay vậy, nào có gì mà gờ gạc được chút chi, mà phải chịu sự phi báng của người đời.

Chẳng qua họ cũng như Kiều, nạn nhân của một trật tự xã hội mà thôi. Nhưng, làm sao đổi với Kiều, một tâm hồn con gái thời xưa, mà gái phương đông, hẳn phải giận hờn ai ghê lắm.

Còn thái độ nàng dưới màn Hồ tòn Hiển. Tưởng chỉ nhắc lại lời Đào tiên sinh là đủ. Tôi chỉ dám thừa thêm rằng: không một chỗ nào trong toàn tập, Nguyễn Du có thể nói đã để lại nghệ minh vượt quá đoạn này. Không một nơi nào trong toàn tập ta thấy hết cái tiếng « Tân thanh của đoạn trường » bằng ở đây.

Nhiều nhà phê bình muốn rằng ở đây điều phải mắng vào mặt Hồ tòn Hiển. Ta giận mà nói thế được rồi. Nhưng người trong cuộc đã trải qua bao nhiêu nỗi cay đắng ở đời, trước nỗi chua xót cuối cùng, chỉ còn im lặng kệch tai cười mà thôi.

Nàng chửi Hồ tòn Hiển, thi đã dẽ rồi. Nàng có sự ai dâu. Cái chết còn không sợ nữa là. Nhưng cái khổ đã đến độ nào mà con người không còn lên cái tiếng chửi mắng thông thường ấy của chúng ta nữa. Ta giận, ta đập bàn, ta đỗ mặt, ta lèn tiếng to, thi cái ấy đã thường.

Nhưng đây, cái cung đàn bạc mệnh phản chiếu một đời người có khác. Vâng ông bảo tôi thị yến dưới màn, tôi xin thị yến dưới màn. Ông bảo tôi vận cung đàn bạc mệnh cho ông nghe, tôi xin dùi đặt vẫn cho ông



nghe: Ông bảo tôi lấy ông, tôi xin lấy Ông lại gán tôi cho Thủ quan, tôi bắng lòng. Ông bảo tôi đừng tự tử, tôi xin gật. Vì, than ôi, người đã hiểu giùm chưa? Từ nay, đi đâu, ở đâu, đừng ngồi đâu, mang một hình người hay bóng quỷ, ở địa ngục hay trần gian, lòng tôi thật đã chết hẳn rồi.

Tôi có nhảy xuống Tiên Đường là chỉ vì sợ Đạm Tiên trách sao lại sai hẹn mà thôi. Kề ra thì không cần phải nhảy.

\*\*\*

**C**ỘN NÓI ĐẾN cái diêm « không thật lòng » của nàng, thi hè tất ta phải dài lời nói đến. Sau lần thảm kịch không lời ở sông Tiên Đường, trung phùng còn có dịp, sao nàng lại thốt lời từ chối cha mẹ, không muốn về lại gia đình? Có quả thật là nàng không thật lòng?

Không. Nàng chỉ tỏ ra nặng lòng trung nghĩa với Giác Duyên.

Qua cuộc đời bảy nỗi ba chìm, qua bao nhiêu sóng va gió dập, cái bến nào đem lại chút bình thản cho tâm tư, là chỉ cùng Giác Duyên nàng tìm thấy « Lâm chung buổi trước Tiên Đường buổi sau »

Vui biết bao lúc nhìn lại cha mẹ, hai em, người yêu, sau 15 năm cách biệt. Bao nhiêu là nước mắt của kẻ ở người đó, tự buổi ấy « giọt giục mây vân »:

« Từ con lưu lạc quê người.  
Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm.  
Tính rằng sông nước cát lầm  
Kiếp này ai lại còn cầm gấp đây »  
« Kiếp này ai lại còn cầm! » ấy thế  
mà không vì mảng vui sum họp với  
gia đình, mà coi chịu nhẹ nghĩa trung  
sinh.

« Lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi ».  
Lời nói ấy của Kiều trong phút ấy,  
cái chỗ thắc mắc của nàng trong buổi  
trung lai, thật là cảm động.

Thoát chốn ô trọc, thoát nanh vuốt  
của cuộc đời, qua Tiền đường mà còn  
sống lại được đến ngày nay, còn  
nhìn được cha mẹ ở kiếp này, vì ai  
mà còn dịp?

Một lời nói chứa chất biếng bao là  
đau khổ đã chịu, là chung thủy của  
trọn một kiếp người.

Kiều gieo mình dưới gối mẹ, « khóc  
than minh kẽ sụt minh đầu đuôi » và  
mọi người đã với « Quây nhau lạy  
trước Phật đài... Tài sinh tràn tạ lòng  
người tử bi »

Trước tấm lòng tri ân của đám  
người đau khổ ấy, chúng ta cảm động  
dường nào. Và thầm lặng Nguyễn Du chư  
đáo biết chừng nào?

Một lời nói, một chút ngàn ngừ, nếu  
Nguyễn Du quên không đề cho Kiều  
thốt, ta sẽ vì Nguyễn Du mà hờn dỗi,  
vì Kiều mà đổi hận bao nhiêu.

Rồi đến cái diêm « không thật lòng »  
của nàng khi từ chối duyên cẩm sát  
của Kim Trọng. Từ chối duyên cẩm sát  
của Kim Trọng là không thật lòng,  
chỉ vì muốn giữ vẹn một chút trinh  
linh lạc ».

Thành thật, ở đây, chúng tôi thấy  
ông Tế quả ứ nghiêm khắc. Biết nói  
làm sao! Chúng tôi chỉ xin nói rằng:  
Từ cái việc Thủy Vân lúe tàng tàng  
chen các đứng lên bày dãi, rồi đến  
Kim Trọng tiếp lời, rồi ông bà Viên  
ngoại phụ họa theo, đừng nói chí đến  
đem động phòng náo nuột, mọi người  
tùy vì Kiều mà nài ép, nhưng sao ta  
vẫn thấy có gì như tàn nhẫn quá,  
buộc con người đã chịu bao tủi nhục  
phải một lần nữa tủi cực chua xót  
nhắc lại đời mình:

« Thiếp từ ngô biến đến giờ... »

Kiều thật lòng hay không thật lòng?  
Hè tất phải nói.

(kỳ sau tiếp)



## PHỤ NỮ ĐỒI VỚI LỐI GIÁO DỤC XƯA

của THU TRANG



dù. Với hoàn cảnh của xã hội hiện tại,  
cố khi các bạn gái vì trưởng hợp không  
cố díp học hỏi về môn ấy, nhưng ta không  
thể cho là thiếu sót khi họ còn phải dành  
thì giờ để học những môn khác cần ích  
thiết thực cho đời họ hơn.

DUNG.—Với thời gian mọi vật đều  
thay đổi. Nghệ thuật, văn hóa, tập quán  
cái gì cũng đổi mới. Quan niệm về sắc  
đẹp cũng theo luật thiên nhiên mà cải  
cách. Chúng ta không thể ôm mãi cái hình  
ảnh tha thiết, buồn như tiều gầy như  
mai mới là đẹp. Vì công việc, vì hoàn  
cảnh ta có quyền thay đổi... Hoan trang  
hay không là do nhân phẩm của ta,  
Không thể giữ chữ dung theo tập quán  
cũ kỹ được.

NGÔN.—Ngôn theo nghĩa trắng của nó  
là ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng... Các cô gái  
xưa phải « già vờ », như mì ít ăn, ít  
nói... Với thế kỷ này, khoa ăn nói là một  
vấn đề quan trọng. Một nữ nghệ sĩ, một  
nữ đại biểu không thể ăn nói cợt nhả,  
rụt rè như cô dâu mới về nhà chồng... Chúng  
ta nên khoa học hóa chữ ngôn. Nói năng  
hoạt bát để diễn tả tư tưởng, ý nghĩ của  
mình một cách vừa phải nhã nhặn. Chính  
nhờ ngôn ngữ lịch duyệt người ngoài  
mới hiểu giá trị của ta.

HẠNH.—Hạnh kiềm của phụ nữ Việt  
giữa thế hệ này không phải do tướng  
bằng sự kín cồng cao tay. Họ phải  
tuyệt đối tuân theo thuyết « tam tùng »  
nữ. Ảnh hưởng ít nhiều văn hóa tây  
phương, người ta không còn quan niệm  
hẹp hò quá đỗi với phụ nữ về diêm này.  
Phụ nữ MỚI phải tuy thời, tuy cảnh mà  
hành động. Chúng ta không còn khom  
lưng mà phục tòng trong mọi trường hợp  
như xưa nữa.

Tuy vậy, những điều thảo luận trên  
đây mục đích không phải là để « đả  
đảo » nền giáo dục cổ truyền. Chúng tôi  
chỉ đi tìm những cái hay cái dở để mong  
kíp thời sửa chữa. Các bạn gái nên cân  
nhắc và suy nghĩ, có những cái hay ta  
phải giữ mãi và những cái dở ta phải  
từ bỏ ngay. Chúng ta phải phân tách và  
cải cách những diêm lợt, hại của nền  
luân lý xưa.

CÔNG.—Có phải bạn nào cũng bắt buộc  
biết tất cả mùi vị, thức bánh. Và tài  
nấu nướng mới là công. Bốn phận phụ nữ  
đối với gia đình phải hiểu qua nội trợ là  
những bài học khoa học hơn.

« Trúc tinh, trúc mọc dẫu dù h,  
Em xinh, em đúng một mình cũng xinh...»

## HAI NHỚ

## NHỚ MÁI ĐÌNH LÀNG

Vì đâu đình là nơi  
quý già, linh thiêng.  
Vì đình là nơi  
khắp mặt dân làng  
phải hướng về đó  
để mà vu'i, buồn, hờn, giận, thương  
ghét, cầu mong...

Vì đình là phần hương hỏa chung  
của dân làng.

Cho nên trúc có xinh thì trúc  
mới được mọc đầu đình...

Để mà làm bạn với cây đa cõi thụ,  
đánh dấu cho «qua trình sinh thành  
của bản xã»...; làm bạn với hai gốc  
cây thiên tuế trồng trong bồn, xây bằng  
gạch hoa, ở hai bên sân đình...; làm  
bạn với bụi tre ngà, tượng trưng của  
lòng ngay thẳng, trong sạch...; làm  
bạn với hai mốc đá có ghi  
hai chữ «hạ mã» tỏ dấu uy nghiêm  
của noi công quán...; làm bạn với  
những voi đá ngựa đá phủ phục hai  
bên hành lang, chịu sẵn giày phút  
vì Thành Hoàng nghênh giá các bực  
Minh quân...; làm bạn với các bia đá  
tượng đồng ghi chép công trạng của  
hạng con dân xuất chúng trong  
làng..., làm bạn với những cỗ đèn  
cổng huy hoàng, những cỗ kiệu  
choáng lộn thép vàng son son — nơi  
ngự giá của các vị thần linh bản hạt—, những lò bộ bát bửu bóng loáng vốn là vỗ khi bảo vệ oai danh của các  
đảng anh hùng khai sơn phá thạch ra  
bản hương...; làm bạn với những  
nhang án, bàn đúc, những cửa vồng  
dường leo, những hoành phi câu đối  
những vòng hương cây nến vốn là ký  
công tuyệt sảo của nền kỹ thuật bản...  
xứ...; làm bạn với tất cả cái gì là anh  
hoa, tình tế, là nghĩa hiệp, hào hùng  
của xứ sở ngàn thu...

Cho nên trúc có xinh thì trúc  
mới được mọc đầu đình

Vì đình xưa kia vốn là biểu hiệu của  
quyền binh phong kiến: nơi đây là  
trạm tạm trú của để vương khi vi  
hành tuần thủ, di tới tận rơi dân  
sống để «bắt mạch» dân gian, sống  
hắn với dân để hiểu dân rồi mới trị  
dân... bởi vậy nơi đình chung đã được  
coi là «tiểu triều đình», trong đó,  
đứng vững trên lập trường dân chủ,  
tiết kiệm chung ta tạo ra phép nước lè  
dân khiếu cho nhiều lúc «phép vua  
chịu thua lè lanh...»; trong đó tiêm  
tồ chung ta đã đặt ra mọi rường

«chính quyền», thay mà ông vua, để  
cai trị muôn dân «về phần hòn...»  
bởi vậy ngôi đình Ngài ngự trị, hỏi  
có khác chi ngôi  
Giáo đường, trong  
đó có vị thánh thần  
đại diện Đức Chúa  
Trời... chán dã  
muôn dân...

Cho nên trúc có xinh thì trúc  
mới được mọc đầu đình

Vì ngôi đình làng là tượng trưng,  
là... «nhẫn hiếu» của mỗi địa phương:  
ông cha chúng ta đã dày công tìm  
kiếm ra «ngôi đất» để dựng định,  
«phương hướng» để đặt cửa đình,  
dường lối bao quanh đình, ngôi lach  
giếng hò để «tả phù, hữu hật» vây  
lấy ngôi đình... cho đình «được hướng  
được đất» cho dân làng no ấm, yên  
lành, phì nhiêu thịnh vượng... cho  
đời ta thêm tươi, và nhất là nên lên  
nỗi một hình ảnh không bao giờ mờ  
nhạt ở trong lòng ta, khiến cho ai nấy  
ở xa thi nhở rằng: «đình làng ta có  
ngọn cây đa hình mâm xôi; có giếng  
khơi hình nghiền mực, có con trạch  
ôm bén tả hình qắn bút, cánh cung...  
v.v...»; còn ở gần thì mỗi khi đi đâu  
về, vừa qua làng bèn là đã thấy àn  
hiện dâng chán trời thăm xanh.. Kia  
«mâm xôi» mướt thăm, kia «quần  
bút» thăm nau! kia «cánh cung»  
uốn khúc.. làm cho minh nao nao  
vọng lèn câu làng sự ngàn thu:

«QUA ĐÌNH NGÀ NÓY TRÔNG ĐÌNH,  
Bình bao nhiêu ngôi thương minh lấy  
nhiều...»

Vì mái đình rộng hơn hết các mái  
nhà khác trong làng nền ngôi cũng  
nhiều, nhiều như những mảnh linh  
của khách chung tình... và lại còn vì  
rằng: nơi đây, tuy là chốn linh thiêng  
— chính vì là chốn linh thiêng — nên  
mới là nơi hò hẹn thề nguyền của  
ba nhiêu trái tim nồng cháy, gặp  
lúc:

«Hèm qua gánh nước dẫu đình,  
Khuấy trăng dưới giếng...thình lình thấy  
em!..»

Vì bóng của em và bóng của anh  
thường thường là chung với bóng  
trăng là, mà cũng nhau in bóng trên  
làn nước trong giếng đình... nên  
khoảng nước mực lèn là mực lèn cả  
một giếng tương tư, cả một nguồn  
tâm sự, cả một giáng điệu của người  
tình chung, cả một kỷ niệm rợn người  
vào những lúc:

(đọc tiếp trang 41)

ĐỜI MỚI số 116

18

LÒNG hiếu nhẫn của người  
Trung Hoa có nhiều nguyên  
nhân khác nhau. Nó rất  
thích hợp với tính khí của  
họ; trong văn học nó đã  
trở thành một sự sùng bái  
và trong triết học nó  
cũng có cái lè rất  
chính đáng. Do cái  
lòng yêu đời cuồng  
nhiệt đê ra, qua các

triều đại, nó đã được một chủ nghĩa lâng mạn thâm thúy  
tích cực dinh dưỡng và một triết học thuộc về đạo giáo  
thừa nhận. Thực tế thường chứng tỏ rằng tính tình của  
người Trung Hoa đầy cả khí huyết đạo giáo.

Ở đây, có một điểm cần phải xác định. Trước điều  
người ta thường làm tưởng, là sự sùng nhẫn này không  
phải dành cho hạng trưởng giả mà là bậc học giả khiêm  
tốn, không đạt chí nguyện đã tìm đến cuộc đời an nhàn.

Đọc những đánh giá văn nghệ Trung Hoa,  
tưởng tượng đến ông thầy thanh bạch dạy  
cho đám hàn sỹ những bài thơ ca tụng cuộc  
đời giản dị và nhàn hạ, tôi không thể nào  
không tin rằng họ đã tìm thấy trong đó một  
sự mẫn nguyện vô cùng và một niềm an ủi  
về tinh thần.

Những bài văn luận về cái hại của công  
danh và cái lợi của ài dặt hẳn làm hời lòng  
những kẻ hỏng thí; những câu ngon ngữ  
như là: «Đói lòng ngon miệng» đều có ý  
làm bót tội cho những ông cha nuôi con  
không được đầy đủ. Các nhà văn vô sản  
Trung Hoa trẻ tuổi thường có một sự phán  
đoán rất lố bịch khi họ buộc tội các nhà  
thi sĩ Tô đồng Pha và Đào Uyên Minh cùng  
những người khác là hạng trí thức trưởng  
giả nhàn cư khả ố. Tô, cao ngợi «gió mát  
trên sông, tráng sáng trong núi», Đào, ngâm  
ngợi «sương đầm vạt áo» và «gà đậu trên  
dâu», không phải là họ ca ngâm những cái  
gì có thể gọi là tài sản của hạng tư bản.

Những bậc vĩ nhân thời xưa ấy chính họ  
đã từng sống như những người nông dân  
nghèo khổ ở thôn dã và đã tìm thấy niềm  
an nhiên cùng mối hòa hợp trong cuộc sống  
đó. Sự sùng bái lâng mạn về cảnh nhàn cư  
có thể xem là bản chất bình dân. Người ta  
có thể hiểu rõ nó hơn khi người ta tưởng  
đến Laurence Sterne thực hiện cuộc «Du  
lịch tình cảm» của ông, hay Wordsworth  
và Coleridge đi bộ khắp Âu châu với trái  
tim đầy niềm mỹ cảm và rất ít tiền trong  
túi. Có một thời, người ta vứt bỏ cả giày  
sang để đi du lịch và cả đến ngày nay, những cuộc du  
lịch vẫn tất nhiên không phải là một sự xa hoa của kẻ  
giàu có. Tóm lại, hưởng lúu nhàn lít đắt hơn là hưởng thú  
xa hoa rất nhiều. Chỉ cần có một tinh khí nghệ sĩ là đủ  
hưởng được một buổi chiều đẹp một cách hoàn toàn vô ích.

Các nhà văn lâng mạn Trung Hoa phần đông đều có  
một cảm tình nồng nhiệt và một bản chất giang hồ, nghèo  
của nhưng giàu tình. Lòng yêu đời tha thiết của họ phát lộ  
ở sự thù ghét cuộc đời quan trường và sự khước từ gay

NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN?

gát về cảnh «dĩ tâm vi hình  
dịch» (lấy tâm hồn làm nô  
lệ cho thế xác). Cuộc đời an  
nhàn không phải là đặc  
quyền của kẻ giàu sang,  
quyền quý (hoạt động thay  
những nhà doanh  
nghiệp thành công ở  
Mỹ!) ở Trung Hoa nó  
là một bằng chứng về  
tinh thần cao thượng,  
kết quả của một tâm lý tượng tự của kẻ giang hồ ở tây  
phương, rất cao đại về sự xin việc, rất tự chủ trong việc  
làm và rất khôn ngoan khi lấy đó làm sự thành công ở đời.  
Cái tinh thần cao thượng ấy không khỏi đưa đến một sự  
tách hẳn ra khỏi tần tuồng đời bi thảm do cái năng lực lý  
hội được cái tính cách hù áo của các dục vọng, đam mê,  
danh vọng, giàu sang. Bậc cao sĩ lấy sự quan hệ về tinh  
tinh hơn là sự nghiệp về tâm hồn hơn là danh vọng, giàu  
sang, theo quan niệm chung, đã trở thành  
con người lý tưởng cao quý nhất trong  
văn học Trung Hoa.

Vì thế có kẻ khinh rẻ công danh, sống  
cuộc đời hết sức giản dị, là điều người ta  
thường thấy luôn. Các bậc văn nhân thuộc  
về hạng này như Đào uyên Minh, Tô đồng  
Pha, Bạch cư Dị, đã có một thời gian ngắn  
a làm việc quan và họ đã làm tròn bồn  
phận một cách đáng phục, nhưng cái nghĩ  
lẽ phiền phức muôn thùa, sự liên lạc với  
các quan chức khác, đã làm cho họ phản  
khích nên họ hoan hỉ trút gánh nợ đời và  
khôn ngoan trở về ăn dặt.

Một viên quan đã dâng lên thượng cấp  
liên tiếp bảy lá sớ thỉnh nguyện, phản nản  
về những sự luôn cúi bắt diệt ấy và xin trả  
về làm một kẻ thường dân vô tư lỵ.

Bài ký dưới đây của một nhà thơ, còn nêu  
một tấm gương ngông cuồng hơn nữa về sự  
ca tụng cảnh an nhàn :

NHÀN CUNG

Ta rất biếng đọc Bạo thư, vì Đạo thấy  
đau trong sách;  
Rất biếng đọc Ân kinh, vì nó chỉ hay Đạo  
ở bê ngoài;  
Bản thể gồm trong cái Không ấy là chi,  
nếu không phải hoàn toàn ngày đại?  
Rất biếng ngâm thơ, vì mỗi khi ta ngừng  
lại là thơ không còn;  
Rất biếng gảy đàn, vì nhạc sẽ dứt tiếng  
trên tơ;

Rất lười rượu, vì bên kia giác say mờ  
những sông hồ;  
Rất biếng cuộc cờ, vì còn có những cuộc chơi khác,  
ngoài mấy con sĩ tốt;

Rất lười ngâm non sông vì cảnh đã có ở lòng ta;  
Rất biếng mơ trăng gió vì ở trong ta đã có hòn tiên đảo;  
Rất biếng làm ăn, vì túp lều kia tài sản nọ đều chính  
ở nơi ta;

Rất biếng quan tâm bốn mùa thay đổi vì ở nơi ta chuyên  
văn thiên địa;

(đọc tiếp trang 33)

THỦY VIỆT LẦN

19

# NGÔ HÈM CASINO



Phóng sự của DUY SINH

HUI vào một nếp công hẹp, ta thấy sức sống tung bừng này nở ở bên trong. Vào những buổi sáng tinh sương, lúc mặt trời vừa hé mọc, chưa át nỗi lèm giò mát sớm mai, từng tốp người lũ lượt kéo nhau vào tận trong sân ăn lót lòng.

Hàng phở Bắc ở đây có lẽ đã quyến rũ được khá nhiều miệng lưỡi tinh tế của dân chúng Sài cảng, nhất là công chức và văn nghệ sĩ. Nó làm họ say mê ở hơi nước rùng thơm ngào ngạt, ở những lô tái nạm đầy đặn, loang lớp mỡ ngày vàng. Nó làm họ ngày ngất bởi bao miếng thịt tái mềm xiu, ngọt lịm, từng lát mỡ gầu bùi béo, từng mảnh sụn trong trắng ròn tan.

Sáng sớm chủ nhật thi thật là khó được ném mũi « phở Casino ». Phải, suốt từ sáu giờ đến chín giờ, bàn ghế đều dày chất. Người ta ăn trong nhà, người ta nhậu ngoài sân, thậm chí người ta quay chặt xung quanh bàn phở để húp say sưa trong hơi nước rùng nóng hỏi.

— Cho tôi « tái giá ».

Một cô trong góc kêu lớn :

— Cho tôi tái không già

Một cậu trong nhà nói vọng ra :

— Ba tôi tái giàu ba đồng nạm nước. Mấy ông sành ăn giọng khè khà :

— Năm tôi tái giàn bàn số bảy, hai tó có già, một tó không hành không già, một tó nhiều nước ít bánh.

Mấy ông đơn bàn điện đảo, hô từng tràng liên thanh, rồi rít tí mù. Có người phải chờ hàng nửa tiếng không được ăn, vẫn ráng đợi để chứng kiến mọi người chè chén và tin tưởng sẽ đến lượt mình.

Từng đám người áp vào, không còn bàn ghế ngồi, trông thấy cảnh làm việc quá vội vàng mà vẫn bắt lực của mấy người chủ quán, họ dành buôn rầu trả ra.

Quán phở cứ đông nghẹt như vậy suốt từ tinh mơ đến khi ánh nắng trại chan hòa, chạm trổ trên mặt bàn, sưởi khô những xác chanh vứt bừa bãi trên nền gạch xám. Thịt tái hết, thịt nạm nhẵn, những miếng sụn săn sát cùng đã theo lữ khách tản mát trên mọi nẻo đường, từng đĩa rau búng mắt ngọt nầm trông tro trên



giữ ý giữ từ giã. Cái lòn cho người ta say mê nhất ở chốn này có lẽ là ly đá lạnh. Phải, ly đá ở đây lớn lắm. Từng thỏi đá to gần bằng bàn tay, trong như pha lê, namp gọn từ đáy cốc ngập lên đến miệng, bốc hơi lạnh làm tẩm trên da ly. Nóng đến mấy, khi tới độ nào mà can một ly là thỏa mãn rồi. Vậy mà chỉ dùng một đồng thôi, có lẽ quá không chử. Cơm ở đây vừa ngon mà vừa rẻ, chỉ năm đồng bạc là tầm tạm đủ rồi. Bốn đồng một đĩa cơm hột vịt chiên, một đồng ly đá lạnh quốc tế, vậy tạm yên tâm rồi.

Nếu bạn muốn ăn sang hơn thì tắm đồng một đĩa cơm tôm với trái cà. Con tôm núc ních đồ song nầm xoay tròn trên lớp cơm dẻo, trái cà pháp pháp chien một bên, lác đác vài miếng ớt băm nhỏ rải xung quanh, trông thấy đĩa cơm phát thêm, muốn ăn gorm đi kia. Nếu bạn muốn ăn trưởng giả hơn chút nữa thì :

— Cô Hai nhỏ à, cho tôi hai trái cà, một đĩa thịt quay kho, một tô canh cá, một chén cơm nhỏ nghe cô.

Vậy là cô hàng sẽ quay mặt ra, cười duyên dáng để lộ mấy cái răng vàng và trả lời bạn thật thận mật :

— Anh Hai chờ em tí chút nghe. Anh Hai chịu phiền tí nghe.

Người ta quay chặt lấy hàng cơm bình dàn, ngồi tản mát thành hàng dài trên những chiếc ghế đầu.

— Cô Hai nhỏ cho một đĩa cơm khô dưa.

— Cô Mười nhỏ có « ô không » cho một đĩa cơm sườn xài choi.

Người ta gọi liên lu làm cô hàng cuống cả người, tay thoăn thoắt như cái máy. Thùng cơm lớn trắng ngàn nồng hỏi, từng chậu thịt quay chưa hăng mấy chục miếng lòn nầm phoi sắc hồng trong làn nước ngập óng mỡ, từng song canh lớn nồi lên những khúc cá tròn và mập, phủ bằng lớp váng cà chua đỏ sọng, kè bên là những trái cà chua nhồi thịt càng nứt nầm ngoan ngoãn chờ bàn tay cô hàng bắt đi dâng quý khách.

Say sưa thay, ngồi dưới mái tôn nóng như lò quay, phanh ngực áo nàng ly đá lạnh bụn noca từng hơi rời ngòm ngoàm súc từng muỗng cơm lòn nhai một cách « bi hùng trầm » không cần đếm xung quanh, chẳng cần

— Anh Ba dùng cơm sườn hột « đít » kho phải không ?

— Anh Bảy dùng nước đá trà nghe.

Cứ nhì nhảnh như vậy các cô làm cho bạn phải hài lòng, không hài lòng về sắc đẹp của các cô, vì chị em lao động tay chân, dầu tắt mặt tối suốt ngày lấy dầu ra vẻ đẹp khêu gợi như mấy cô ăn không ngồi rồi, mặc áo « nylon » diều phô. Nói như vậy chẳng phải là chị em xấu đâu đấy nhé ! Nhiều cô cũng xinh, ròn, duyên dáng ra trò cơ đấy ! Nhất là duyên dáng và tể nhị thi chị em có thừa vì không duyên dáng, tươi cười thi làm sao mà lấy lòng được khách, bán được hàng. Thế cho nên bạn phải hài lòng về những câu nói đường mật

mà chân thành, những cử chỉ âu yếm nhưng không suông sǎ, lõa lõ. Bạn đã hài lòng một lần sau bạn phải lần đến và bạn biến thành khách quen của đĩa cơm dày đặc, bạn thân của ly đá bốc hơi lạnh làm tiêu tan sự nóng bức sau bốn năm giờ làm việc trong công sở.

Thế rồi quán ăn vắng người, đồ ăn cũng cạn nhiều, mấy cô hàng ngồi nghỉ ngoi sau hàng tieng làm việc tối bời, các cô tháo khăn trên đầu, lòn tóc mượt đen sõa xuống vai áo đầm mỏ hôi, vài sợi dính trên trán, tay lau mồ hôi, các cô vui vẻ khoa chuyện cùng nhau, mắt hắp hay nhìn ánh nắng chan hoà đã bò vào gần cửa quán.

**K**HÓI sườn nướng bốc lên thơm phức, xông vào mũi khách ăn, một ông tép lào xoà chấm trên gọng kính trắng, cắt tiếng nói trào lòng :

— Ngồi đây để ngửi khói sườn nướng cũng đáng giá 5 đồng rồi !

Khách hàng ngồi xung quanh ông cùng cười theo chuỗi cười cởi mở của ông, mấy cô hàng cũng cười, khói sương vẫn vương vấn trong bóng tối lờ mờ, chiều về trong ngõ hè Casinio. Người tới ăn đông hơn, rải rác từ khi mặt trời mới lấp sau bức tường nếp nhà lầu kế bên. Gió chiều bắt đầu lung thời,

Mùa miếng sườn mọng mỡ, vàng dần trên cặp thép, cô hàng tuân tự gấp chúng đặt lên đĩa cơm phân phát cho khách hàng, xiên nỉa, vào miếng thịt, đặt lên miệng, mùi thơm ngày ngày quyến rũ lọt vào mũi, ta cần một miếng, thịt rời ngay rời ngoan ngoãn nát ra dưới hàm răng phũ phàng, một chất nước ngọt đậm quyến vào nước miếng, huyền cùng cơm dẻo nhẹ nhàng xuống cổ họng ta không một chút mắc miú. Thịt và cơm trôi vừa gọn, ta ực một hơi đá lạnh thì thật tuyệt.

Cứ như thế bụng ta sẽ no dần, dạ dày say ngủ không còn gào thét nữa, người chúng ta lảng lảng nhìn những tảng thịt xèo xèo cháy trong lò than, nhìn dây ly trong như pha lê xếp thành hàng trên bàn gỗ, nhìn từng nụ cười nở trên khuôn mặt thỏa mãn long lanh mồ hôi của mấy cô nàng tươi tắn. Đến điện trong sáng bật lên soi tỏ ngõ hè Casinio, sirc sống ban đêm bắt đầu trỗi dậy, gió mát tươi lành len lỏi trong khe ngách, thời tiết bao mái đầu rối tóc đang say sưa tìm nguồn sống.

## BÌNH THƠ BẢN

của cô TRẦN THANH ÁNH



**M**IỀN Nam nắng này khó tìm  
thay lá vàng rơi... Ngày cháy xém da, và  
chiều về man mát gió nhẹ vờn tung mái tóc,  
nên khó phân biệt 4 mùa.

Hôm hay em giờ tập thơ bạn đọc và bài  
thơ NẮNG của bạn Phong Sơn, tả nắng  
ở đất Thành Kinh làm cho em chắt lọc nhớ  
về miền Nắng cố giò Nam của em, có bóng  
cây dừa, cát ngàn thông mát, cát thán cau  
cao rêu phủ.

Rõ ràng là nắng Hè. Hè về đê nắng chổi  
chang.

Nắng mía ngoài sân

Nắng tràn trước ngô.

Nắng chạy dài theo những đợt mây bay

Nắng lung lay,

Nắng dùa trên hoa thắm

Nắng chập chờn trên cánh bướm.

Nắng nấp trong cánh hoa.

Nắng chan hòa trên cây cỏ..

Bóng cây rợp mát loang lõi, bóng nắng  
đò xuống, giò lay cành như lung linh nắng  
mía. Nắng của Phong Sơn tinh nghịch  
lắm, như trẻ thơ tung tăng nấp trong hoa và  
chan hòa theo mây bay, dùa trên cánh vật.

Phong Sơn trách nhẹ :

Nắng cháy vàng cát đồng lúa mènh mông  
Nắng dun lên đồi má hồng mộng chín.

Góm nắng gì mà khiếp thế ! đê cháy  
vàng cát đồng ruộng, làm mất mất mẫu sắc  
lúa xanh xanh, dùi đổi mất hiền của người  
thực nết mà :

Nắng nắng « đốt » Mùa về đê :

Nắng ngồi lên trong khoé mắt em tôi.

Và :

Nắng dun lên đồi má hồng mộng chín.

Đồi má hồng mộng chín của nắng đang  
tay liềm tay hái.. hái bông lúa.. lúa nặng  
chùi hạt vàng.

Nhung bạn Phong Sơn ạ, chà « dun »  
của bạn rêu đồi là « hun » nhạc điệu ôn  
hơn, bạn nghĩ sao ?

Trong NẮNG NGÀY XANH của bạn  
Cao Xuân Châu Phô :

Cũng là Nắng mà nắng mùa này đã gọi  
cho hồn thơ ôn lại mùa nắng cũ, chắc hẳn  
có một kỷ niệm nào trong tuổi thơ đê mà  
nghe :

Tiếng Quốc kêu hoài trong trưa vắng  
Như khói nắng xưa chẳng trở về.

Trên cành lè

Vài đôi chim bé

Riu rít đùa chơi đón nắng hè.

Ban C. P. đã khéo đem tiếng khè  
khoát của Quốc kêu và tiếng riu rít của  
« Đôi » chim bé đê nói sự mâu thuẫn nết  
trong tâm tư.

Nhin đót riu rít, nhìn nhang tà áo trắng  
lung linh, dùa mái tóc, đê nhớ lại nắng  
hè xưa mình cũng đã sống riu rít như chim  
vành khuyên bay nhảy chuyển cảnh mà mùa  
này lòng mình trùi nặng như tiếng Quốc  
kêu ..

Em đọc hết bài thơ của CHÂU PHÔ  
em cũng cảm thấy C. P. đã gọi cho em  
những kỷ niệm nắng hè trong thời học sinh  
của em.

Đáng lầm, đê học sinh vớ tư như bầy  
chim vui leo leo. Bài HOA PHƯỢNG  
ĐỎ của bạn Nghĩa Cao nói rằng :

Hoa Phượng đê lòng xưa tôi chưa héo  
Lúc rực rỡ tia ban cuối tường vôi  
Hoa rắc rụng. Bày chim vui leo leo.  
Lá hoe vàng trùp trên mái trường tôi

Phải ! mỗi mỗi hè vè, ai mà chẳng nhớ  
những nỗi vui buồn của tuổi học sinh, nó đã  
trôi qua, và trót đê mất mãi. Chỉ khi khè  
phương vĩ lại khoe tươi, là lòng mình muôn  
niu thời gian lại như Diệu Hý :

Ôi màu phương vĩ ôi màu đê !  
Roi rụng làm chi ngập cả đường  
Cho ai tiếc những ngày tươi trẻ  
Nở vôi rồi tay mắt vẫn vương.

Diệu Hý là hình bóng của Châu Phô,  
của Nghĩa Cao, hình bóng của em, hình  
bóng của các chị, của các anh, đê cách  
bao năm về trước, hồi còn cặp sách tại  
trường với cặp mắt vòi tư nhìn đài một mẩu  
hồng trong suối.

Các anh các chị nhỉ ? « Hoa học trò »  
về... bão mùa thi, mùa đi, mùa ly biệt...

Nên trong bài LÚU BÙT của Diệu Hý  
đã nói nhỏ nhẹ khè biết trường Đồng Khán  
thân mến của Diệu Hý sắp nghỉ hè, những  
câu mà chắc các anh các chị cũng đã nói  
lên rết mỗi khè đài đầu thủ thi với giờ phút  
phản ly :

Phương dã nở đê trên lối đi  
Về sầu nắng khúc hát phản ly  
Tàn ngàn giây trăng nhu lòng trẻ  
Biết nói gì đây bết viết gì ?

Phải biết nói gì đây... và biết viết gì...  
mỗi khè tay trao tay đê ấm cả một niềm  
thương, trong quyền « dédicace » xinh xinh  
với những hàng chữ nết tròn tinh nết  
cặp mắt bồ câu dùi hiền.

Các anh các chị ! mỗi lần thấy nắng chổi  
chang và hoa thắm hân là các anh các chị  
không quên giờ quyền sách « lưu bút » cũ  
kỷ của các anh chị đê mà hoài nhớ... nhớ  
bảng khung...

Xanh bao còn nhớ bóng hình nhau,  
Ghi nhớ niềm vui mây bùi đầu  
Của những ngày xanh còn cặp sách

Bây giờ xa cách, nhớ, thương, sầu.

Thơ của Diệu Hý chưa hay, chưa rõ  
động. Nhưng là lời thơ đang còn thơm  
thơm hương lúa đê « đồng đồng » như  
lời thơ của em các anh chị. Nên chắc các  
anh chị cũng mim cười khè thấy Diệu Hý,  
hai tay nâng niu lời thơ với cặp má lúm  
đồng tiền...

Và gật đầu đê các anh chị ơi đê :

Nắng ngồi lên trong khoé mắt em tôi,  
Nắng hun lên đồi má hồng mộng chín.  
đồi má hồng của những mầm mống vẫn  
nhẹ...



## Khúc quân hành

**KHÚC** quân hành  
Biển người sóng động  
Thép súng ngời sao  
Đường quê  
Trảng ngắn hạt bụi  
Gió trăng phương nào?  
Lửa hù nung ánh mắt  
Nhịp bước song song  
Tinh quê chôn chật  
Đường âm u soi rạng bông tinh cầu  
Vùng trán, giọt mồ hôi, nước mắt.  
Ca khúc quân hành  
Vơi vơi trường hận,  
Sóng đậm trời mây.  
Ngút những quân kỳ lửa cháy  
Mê linh  
Bach dâng  
Chi lăng  
Hòa vang thác máu dân tộc  
Men thời gian bùng sôi;  
Oai hùng ôi! những gót chân:

### TRỜI GIẢI PHÓNG

Nước suối trong  
Cánh đồng bát ngát  
Hoa rồng lấm lầm sương đêm  
Đi... đi mãi  
Đá lở núi mềm

Từng bông sao rụng phương trời  
chinh chiến

Nhớ chí... mà nhớ lâm!

Nhớ à Cao Lao châm nón

Nhớ bác Ké Đòn buôn lợ

Nhớ bờ tre nginghêng thầm lòng cát mặn

Nhớ chàng trai lực luồng

Lênh đênh phuường vạn Xuân Hồi

Chuyền đường gân đôi tay sạm rồ

Nhàm tính mùa sao

Đoán trời biền động,

Mừng mai trời mù,

Buông tay lèo, rẽ sóng, nước lao xao

Xa rời...

Cái nhớ đê mê

Đường về quê cũ

Gióng Linh Giang chuông hòa sóng

động

Nhạc chiều dâng hương,

Tinh tràn biền cả

Trút sạch hồn cảm trong não cân.

Nào đâu? Miên man hai miền lịch sử

Ghi dấu binh đao

Chùi dây, cuộc cờ chưa mãn

Linh giang sóng hận

Một thuở

Còn lưu gương ngàn năm...

PHAN LINH

## LAO BÁO

### LAO BÁO ! Lao Bão !

Nghìn năm gió thời lưu đày,  
Đèo nghiêng quán nhạt,  
Hốc núi mộ tù xây.  
Dưới chân thép bén  
Lưng đèo một trời mây.  
Man thiên xứ rợ,  
Vàng vọt nắng chiếu rây.  
Rừng nghiêm thà lạnh,  
Xor xác chòi gió lay  
Cơm thiu nước suối,  
Sương nắng mùi dâng cay.  
Đầu khe mòn núi,  
Lưng công phoi nắng gay.  
Roi gai xiềng sắt,  
Rú rậm chừng bờ thây.  
Đèo cao ngắt hút,  
Gió loạn dù tóc mây.  
Đêm đêm thác đồ,  
Ai nằm nghe lá bay...

DAO CA



## EM THƠ

### TÓC xanh là Lúa

Mỗi hờng là Ngô  
Vàng em vàng cả sông hồ  
Cố em có cả cõi đất Việt Nam  
Cà mau cho đến Nam Quan  
Em đi, đi khắp bắng ngàn về đây  
Mùa về Lúa chín Ngô say  
Đời em là cả tháng ngày ấm no  
Yêu em ta hát ta hò  
Cho vui thân xám chờ to xóm làng  
Bao giờ Lúa chín Ngô vàng  
Là anh đã có một nàng Thơ Yêu  
Tóc em tha thiết diễm kiều  
Mỗi em là cả một đền ước mơ  
Lúa chín thành Thơ  
Ngô chín thành Thơ  
Lúa, Ngô chen khớp cõi bờ  
Là anh có một mùa Thơ huy hoàng  
Yêu em ta hát ca vang  
Vì em là cả ngai vàng: TIN YÊU

SONG HỒ

**T**ÀO sốt mấy ngày li bì. Hôm nay hắn thấy tĩnh táo hắn. Đầu hắn hết kêu lung bùng. Mắt hắn hết hoa lèn. Hắn thấy khát nước quá; miệng hắn lạt thêch dì và thấy đắng đắng ở cổ. Hắn ngó đầu dậy nhìn quanh gian nhà nhỏ. Vắng vẻ quá! Em nhỏ hắn đang ngủ ngon lành trong nôi. Mẹ hắn có lẽ giờ nay đang đi gách nước thuê trên phố. Hắn thấy thèm mảnh trời xanh ngoài khung cửa sổ nhỏ.

Hắn tung cái mền rách ra, thong chàn xuống đất. Cái lạnh ở mặt đất làm hắn rụt chân lại, rung minh. Nhưng rồi hắn cũng nhất quyết lăn xuống bếp tim nước lạnh uống cho đỡ khát.

Qua chiếc nôi hắn dừng lại nhìn em hắn ngủ. Thằng bé thở nhẹ nhẹ. Thỉnh thoảng nó lại chầm miệng đỏ hỏn nút nút như đang bú vú mẹ. Mỗi lần nó bú như thế bầy ruồi bu ở má và có con rúc vào tận trong khoé môi bay vù lên rồi đậu cả lên hai khoé mắt dày ghèn. Tạo khoát ruồi cho em và sẵn miệng giấy dưới đất, hắn dập bụi dập lên mặt thằng bé.

Hắn đầy cái nôi rồi bước chập chững xuống bếp. Có tiếng cười nói của bọn trẻ trước nhà hắn. Rõ ràng là những âm thanh quen thuộc của thằng Họi, thằng Hà, thằng Ty, thằng Hiền... tiếng cười của thằng Họi sao mà vui vẻ và hấp dẫn thế. Hắn muốn chạy ra chơi quá nhưng rồi hắn lắc đầu nghĩ đến cơn nắng có thể làm cho hắn đau nặng thêm. Hắn kéo gáo dừa múc nước đưa lên môi. Vừa uống hắn vừa lắng tai đón tiếng nô đùa của mấy thằng bạn.

Gáo nước lạnh làm hắn khoẻ hẳn ra. Hắn đi lên nhà trên, dựa cửa nhìn ra ngoài. Ánh nắng chói lòa. Hắn nheo mắt lại nhấp nháy. Hắn nhìn lên ngọn dừa trước sòng, cốt ý tránh cảnh nô đùa vui vẻ của bọn bạn hắn. Nhưng rồi hắn cũng phải liếc mắt về phía đó một cái.

Và cuối cùng... hắn chịu không nổi nữa... hắn quả quyết ra chơi với bạn bằng những bước « rụt rè »! Hắn khoác vạt áo sau lén che đầu đi về phía bọn trẻ chơi vừa kêu nhỏ: « È hây, cho tau chơi với! »

Bạn hắn vừa thấy hắn ra, mừng rỡ chạy về phía hắn. Đó là một bầy trẻ vàng vọt, gầy khô đét. Tất cả đều trần truồng như nhộng. Người ta có thể thấy và đếm từng cái xương sườn trên ngực chúng. Đầu chúng to như trái dừa khô dày cả sải đèn, nằm trên cái cổ nhỏ và cao lồng không. Bụng chúng ống và sệ xuống, những đường



của QUANG PHÚC

Hắn khóc thét lên vì đau đớn. Tân la lên: « Đồ con mắt dày, cha đã nói không được chơi với bọn ăn cướp nör ràng con không nghe? Con hư hỏng quá! »

Anh vất cây rei xuống đất, nhìn thẳng con ném lịm trên giường. Nhìn con anh hối hận đã đập đánh trong lúc con đang đau. Anh cúi đầu ra ngồi bệt trên bực cửa, hai tay ôm trán.

Cơn giận nguội lẩn, anh càng thấy anh vô lý dã la và đánh oan con. Anh lại càng thấy mình vô lý khi cho bọn trẻ chơi với con anh là bọn ăn cướp. Thật ra con anh có hơn gì bọn trẻ đó! Con anh cũng rách rưới, cũng nhợp nhúa.. Chỉ tại vì anh cả. Đôi khi anh nghĩ đến cuộc sống lam lũ, vất vả của một người thợ nề như anh mà tủi thân. Thấy con tiêu tụy, rách rưới, anh thương con vô hạn. Làm quẩn quật suốt tháng suốt năm, anh không đủ tiền cho con đến trường. Anh phải để con ở nhà giữ em để mẹ hán gánh nước thuê.

Đôi khi anh tự nhận là một người cha không « xứng đáng »: Không đủ sức để gầy dựng cho con. Anh thấy tương lai của anh và của cả con anh mờ mịt quá. Anh lắc đầu nhìn lại đứa con khổ khỗ đang nằm lịm trên giường... và anh lắc đầu, với cái thở dài nhẹ nhè.



Tối đến, thằng Tao đau nặng. Người hán nặng hầm và hắn nói nhảm hoài. Đến gần nửa đêm, nó la và rên dữ quá. Theo lời vợ dục, anh Tân phải xách đèn đi mời thầy. Anh xô cánh liếp và di vút ra ngoài. Chiếc đèn lao chao gõa đèn vang. Anh cầm chặt hai hàm răng, dề dần nỗi cảm xúc hay anh cầm răng vì ngọn gió lạnh ban đêm.

Kiem thầy thuốc không ra! Lão đảo anh trở về nhà. Có tiếng vợ anh khóc. Tiếng khóc đang còn mơ hồ cứ rõ dần theo bước chân càng mau của anh.

« Trời ơi! » Anh thét lên và muốn nhào xuống bên đường. Nhưng, bỗng anh lại chạy vút vào cửa ngõ, xô cánh liếp và nhảy vào nhà. Vợ anh đang gục bên thằng Tao và khóc nức nở.



Nước mắt anh nhỏ dày lên mặt đứa bé. Anh thấy con anh lờ mờ qua màng nước mắt rưng rưng. Anh ôm con khóc cho mãi đến sáng.

Vợ anh ngất đi bèn ghế. Ngon đèn lụn dần lụn dần... rồi phút tắt.

Bên ngoài trời đã mờ mờ sáng. Anh đưa mắt nhìn căn phòng lạnh lẽo, con chết, vợ lịm dần cuối phòng, thằng con nhỏ của anh, khóc thét lên.

Bên ngoài, mặt trời đã dày. Những tia nắng đầu tiên chạy vào phòng. Thằng bé trong nôi vẫn chưa nín khóc. Anh chạy lại ẵm con lay vợ:

— Bé lấy con, để anh lo công việc cho em!

Anh không khóc nữa. Anh mở to mắt nhìn những tia nắng hồng, lòng đau xót. Anh chợt nhớ, hôm nay là ngày mồng một tháng năm, « Lê Lao động ».

Anh nhìn vợ, nhìn con, nhìn nền nhà tràn ánh nắng với một niềm tin tưởng nồng nhiệt.

# VE NAM

ANH bạn !

Hãy uống hết  
vị chát nồng của  
bát nước chè  
xanh, đứng quay  
lại nhìn con  
đường dài mắt  
hút sau đồi núi  
chập chùng sương  
tim.

Hôm nay rừng  
thả anh ra, núi  
trả anh về với  
ruộng đồng phi  
nhiêu, và duyên  
hải ấm no.

Ca lên đi ! Rằng  
quán bên đường  
có một đồi mắt  
đẹp rót nước cho  
anh, có một bà mẹ Việt  
già tóc sương  
bạc trắng, chan cho anh bát bún  
riệu cua.

Anh hãy gấp một gấp rau chuối  
thái mỏng tanh kèm, một lá thơm  
kinh giới... và thêm một ty muối ớt  
nữa chứ ! Chà ! Ớt đỏ chói ! Đỏ hòn  
bông hoa dại ven rừng mà có một  
hòn nào anh hái tăng cõi gái mán.

Đây là biên giới chăng ?

Hỏi làm gi anh bạn. Hãy biết rằng  
mầu mõi của ruộng đồng cũng giống  
như mầu mõi của riêu cua, nuôi sống  
con người, nhẹ vuốt mõi hỏi mà an ủi.

Hướng lên một tiếng hò cao vút

nghe anh ! Ngày hò rập rờn trên

sóng lúa đường to, tiếng hò trầm lan

qua gió nắng. Tiếng hò có hương vị

của đồng sông dài bạc sóng đẹp, Càn

cù năm tháng hơn là dáng mày bay

loạn xạ núi rừng.

Cười đê đón một mùa hy vọng reo

vang.

Nắng nỗi âm thanh, anh hãy mở

rộng cánh hồn, cho là con buồn ăn

gió mặn.

Giây phút nhé, nghe bước chân

người chạy rầm rập về xuôi...

Ở phía Nam kia có những làng thơ

xanh ngan ngát, có trăng treo trên

cành tre, nhả sữa ngọt xuống sân

gạch đường gõ.

Ở phía Nam kia, có những đô thị ngày đêm xầm uất, bừng ánh sáng muôn màu, và nhạc dướn lên muôn điệu ưa đười ươi guồng bánh xe hoạt động nhanh và dướn lên, quẩn quanh qua tiếng rao hàng buổi tối lẫn tiếng búa de buỗi trưa. Rồi anh

nhin con đường nhựa bốc hơi, đó là mõi hỏi tưới thăm cho dân nghèo ngoại ô, vui trong manh áo mầu xanh rách vá.

Ở phía Nam kia có những cánh đồng xanh tít chân mày, cỏ trăng chập chờn linh động.

Ở phía Nam kia có những con đường dài, cỏ xanh rờn, tấp nập thông thương. A ! Cõi lái áo lụa Hà Đông đang nhai trầu nói chuyện dòn tan.

Này ! Anh tài xế, đang hát thăm theo nhịp bánh xe quay.

Anh nhìn đi ! In nó vào khối óc ná nắng rưng, những hình ảnh của khói nhà máy Hải Phòng.

Đây sóng bạc đầu Hòn Đầu, buồm cánh giờ đè sóng cười gió khơi, mà những con cá bạc ép mình trong lưới đêm nay, ngày mai là bắt đầu ánh sáng.

Thôi ! Ta lên đường. Đường vẫn có hoa đợi ngỡ ngàng nhiều nhỉ.

Trước mặt chúng ta, rồi anh sẽ gặp biết bao nhiêu là cảnh hoa dại vật vờ trong lỗ hổng đê thành nữa.

Đường về Nam rút ngắn. Ba lô anh có nặng không ? Gió mát đầy chứ !

Mà này, anh có nghe thấy tiếng gió

mừng không ? Gió đang hát rằng :

Gió hát vui vì đã có những người ruồi

Nam để tìm lại cuộc sống dụng xáy bên

mẫu nâu đất và mẫu áo bạc mõi hõi...

Đường về Nam có sao trăng dẫn

lối. Bóng chúng mình cùng đồ chéch

về Nam.

Có phải thế không ?

Suối dài luồn chân núi đá ; trả nó

cho cánh rừng rùng rợn đầy chướng

khi lam sơn, mà về đây vui với Sông Hồng, Sông Thái.

Còn chiều nay bên quán lá chân

dài, bát nước chè xanh mừng cho

anh đó.

Mai, nhưng đã ngay từ hôm nay

rồi anh, đòi lên một mầu hồng đẹp

như mả người con gái trong tâm

tưởng. Ô ! nói thế mà anh lại buồn

rồi. Người con gái Mán ấy làm anh buồn ghê đi nhỉ ! nhưng mai, mai anh lại thấy những cặp má huya huya, dừng tay cao cả ngưng lên nhìn anh với cặp mắt đen lèm mén triu rắng có người dã trở về Nam.

Tôi không so sánh đâu, vì có so sánh là có hơn có kém, mà ở đây thi chẳng có ai kém ai hơn ; mà chỉ có một điều đáng nói :

Anh về tìm và nuôi lại nguồn sống, chót bỏ lõi từ lâu.

Anh sẽ lại được ăn cỗ làng Vòng, vải Hưng yên, chiếc bánh đa Kẽ sặt, anh lại được ngâm rùng đào của ngoại ô Hà Nội, được nghe âm thanh hành sét nghiên đường « rầy » của con tàu biển lành kéo dài một dây toa đèn.

Hương vị cà phê một đêm mưa râm, anh sẽ tìm thấy cái đã mất ở trong những con người yêu nhau vì cùng nuôi mộng Đắp xây.

Cánh bếp quán nghèo hình như vừa xé động. À ! Lại sắp thêm một hoàng hôn nữa rồi đó nhỉ !

Nước chè nguội trong lòng bát

nhưng lại nóng sôi lên trong lòng anh.

Bụi áo quần anh trắng xóa, cõi gai

sắc rữa mòn gót rõ, mai rồi... anh sẽ

thấy yêu mầu Nâu hơn đó.

Kia ! Anh nhìn xem đôi mắt đẹp của

cô chủ quán, và cả mái tóc mẹ Việt

già bạc trắng kia cũng nhìn anh.

Có lẽ chúng mình đã ngồi đây lâu

quá.

Hoàng hôn tắt rồi. Chiều đã xuống.

chúng ta còn phải vượt đường

xám vừa dưới biển xanh lèn ; có một

nụ cười người dân « đất mầu » vừa

mẫu nguyên, phô hàm răng trắng

thiên nhiên.

Thôi ! Ta lên đường. Đường vẫn có

hoa đợi ngỡ ngàng nhiều nhỉ.

Trước mặt chúng ta, rồi anh sẽ gặp

bao nhiêu là cảnh hoa dại vật vờ

trong lỗ hổng đê thành nữa.

Đường về Nam rút ngắn. Ba lô anh

có nặng không ? Gió mát đầy chứ !

Mà này, anh có nghe thấy tiếng gió

mừng không ? Gió đang hát rằng :

Gió hát vui vì đã có những người ruồi

Nam để tìm lại cuộc sống dụng xáy bên

mẫu nâu đất và mẫu áo bạc mõi hõi...

Đường về Nam có sao trăng dẫn

lối. Bóng chúng mình cùng đồ chéch

về Nam.

Có phải thế không ?

Suối dài luồn chân núi đá ; trả nó

cho cánh rừng rùng rợn đầy chướng

khi lam sơn, mà về đây vui với Sông

Hồng, Sông Thái.

Còn chiều nay bên quán lá chân

dài, bát nước chè xanh mừng cho

anh đó.

Mai, nhưng đã ngay từ hôm nay

rồi anh, đòi lên một mầu hồng đẹp

như mả người con gái trong tâm

tưởng. Ô ! nói thế mà anh lại buồn

rồi. Người con gái Mán ấy làm anh

buồn ghê đi nhỉ ! nhưng mai, mai

anh lại thấy những cặp má huya huya,

dừng tay cao cả ngưng lên nhìn anh

với cặp mắt đen lèm mén triu rắng có

người dã trở về Nam.



Tôi chưa nói đến con gà đà của tôi hay đúng hơn, của chị tôi. Đó là một con « gà cõi nòi » vỗ cõi cao, chân lớn, đẻ au au, của người anh rể tương lai tôi dem biếu. Nó hung hăng lắm và « chiến thắng » tất cả gà cõi lân cận. Nó lại khôn nữa : ngoài chị tôi và tôi ra, ai bắt lấy nó thì nó « mõ » cho một miếng toet tay di chở chẳng chơi. Chị tôi qui nó lâm (dĩ nhiên) và thường ngầm gà bảo tôi :

— Con gà nó đẹp quá, Việt nhỉ ? Trông nó oai và gọn quá (như anh ấy chứ gì, nhỉ ?)

Có người trả mua nó đến năm mươi đồng, nhưng ai lại bán đi bao giờ ! « Đẹp quá hóa không hay » và « tài với tai một vần » thật ứng với trường hợp con gà đà của tôi quá. Một chiều, nó bị bắt cõc » mất. Tôi ấy, chúng tôi tim khớp nói : bắt tịch ! Chị tôi buôn, tôi thi tiếc (buồn và tiếc không giống nhau đâu đấy). Tôi bảo chị tôi :

— Tôi dám chắc con gà này người ta bắt không phải để ăn thịt. Thế nào nó cũng còn, lâu lăm là tối mai, tôi sẽ tìm lại được nó ?

Chị tôi bĩu môi, không tin. Không cần. Có ai làm « tiên tri xú minh » đâu nhỉ ? (sau này tôi mới biết chị tôi làm bộ thế để khuyến khích khéo tôi chờ có bao giờ mà chị lại không tin và phục tài tôi).

Chiều bữa sau là ngày Chúa nhật, tôi đến rủ thằng Tèo đi lên « tinh » xem đá « banh ». Tôi nói khéo lầm nó mới chịu đi và buộc tôi phải mượn xe máy cho nó. Tôi mượn được ngay chiếc xe của chú nó, làm nó ngạc nhiên.

— Có gì đâu, tao bảo xe tao hư ; tao mượn cho tao mà.

Hai đứa tôi lên xe ra đến đường

đến tinh, tôi quay lại bảo thêm :

— Tao biết tại sao mày không dám

mượn chiếc xe của chú mày.

— Chị tao nói cho mày biết phải không ?

— Chị mày có nói gì đâu ; đêm rồi có phải mày lấy xe chú mày đi chơi suốt đêm, sáng mới trả ?

Thằng Tèo càng ngạc nhiên, tôi liếc nhìn thấy nó có vẻ miễn cưỡng. Tôi phải lại nói cho nó yên tâm :

— Không có gì mày đừng ngại, tao chỉ xem cặp bánh xe, thấy có dấu đất định vừa khô mà mày nhớ khi hôm có mưa chút ít đấy. Nếu xe đi lúc sáng này thì không thể định bùn

## Tôi làm trinh thám



như vậy vì đường đã ráo rồi ; chắc là phải đi khi hôm mà đêm vừa rồi tao biết chủ mày không đi đâu cả. Thế rồi bây giờ thấy mày không dám mượn chiếc xe, tao đoán ngay là vì khi hôm mày đã lấy « ầu » mà đi, sáng về vừa bị chủ mắng, thành thử không dám mượn nữa, chỉ có

Xem đá « banh » xong, tôi đưa nó đi uống nước. Chúng tôi đi theo con đường đồ cát rồi rẽ vào ngõ hẻm đắp đất sét do đó và tới trước công nhà Ông Phó Hai thì ngừng lại. Thằng Tèo không chịu vô, bảo không quen biết nhà ấy (chợt tôi có quen đâu và cũng chưa bao giờ vô nhà ấy) Tôi cứ vô và bảo nó đừng đợi. Ông Phó Hai không biết tôi, nhưng nghe giọng nói có vẻ bí mật của tôi, ông băng lồng ra ngõ buộc thằng Tèo phải vào nhà ông, để xem có chuyện gì. Cả ba người vào nhà xong, tôi lè phép vào đê ngay :

— Thưa ông, cháu xin lỗi ông, cháu muốn biết con gà cõi của cậu Tèo đây bán cho ông khi hôm có được vừa ý ông hay không ?

Thằng Tèo biến sắc. Ông phó Hai hơi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời :

— À... Con gà ấy tốt quá, vừa ý tôi và chị tôi cùng vậy ?

— Dạ cháu hỏi xem ý cháu đoán có làm không ; cháu cũng cho gà ấy tốt đúng bực và cháu không bằng lòng bán cho ai cả thế nhưng cậu Tèo trưởng cháu muốn bán, nên khi mượn gà về chơi ; thấy ông mua được tiền mới đem bán cho ông mất rồi về nói lại với cháu khi trưa này. Nhưng cháu không bằng lòng, và lại con gà ấy của người ta cho cháu để làm kỷ niệm. Cho nên bây giờ cháu xin ông vui lòng cho cháu chuộc lại.. À anh Tèo anh bán cho ông giá bao nhiêu tôi quên rồi nhỉ ?

Thằng Tèo gượng gạo đáp nhỏ :

— Ba mươi lăm đồng.

— Thưa ông, đây cháu xin lui lại cho ông số bạc ấy (tôi đếm bạc để lên bàn).

Ông phó Hai có vẻ tiếc rẻ, hỏi thằng Tèo :

— Vậy con gà ấy không phải của cậu sao ?

Thằng Tèo cúi mặt làm thính. Tôi nói đỡ :

— Thưa ông con gà

Xứ Ấn Độ, hình tam giác, diện tích 4.800.000 cây số vuông.

Dân số: 440 triệu, không giống nhau có giống da đen, có giống da vàng, giữa hai giống dân đó lại có giống dân da xám và hung hung... Ngón ngâ Án rất phức tạp, có cả thảy 106 thứ tiếng khác nhau. Mỗi giao tiếp lại có quan áo riêng biệt. Những giao tiếp chính thì có: Giao tiếp tay lắc, giao tiếp quí phái, giao tiếp buôn bán và nông dân, giao tiếp thương thuyền. Giao tiếp cùng định là giao tiếp thấp nhất trong xã hội. Cẩm thoát khôi giao tiếp.

Đạo chính là đạo Brahma, người đầu tiên trong Ấn Độ tam thần, kế đó là Vishnu và Siva. Mỗi một ông thần lại mang một màu sắc rất nhiều tên. Thần Vishnu có đến 1000 tên. Bò là con vật thiêng liêng, không làm ốp gì cả và có tất cả quyền hành: oai nhà cửa, ngăn cản sự giao thông ngoài đường.

Người ta cho bò mang những vòng hoa lùi. Phụ nữ bị ngược đai. Trước kia người ta để phụ nữ sống trong cảnh tối tăm, chỉ có gái giang hồ có quyền đọc và viết. Lúc chồng chết, vợ phải tự thiêu sống. Khi hậu theo gió mưa: 6 tháng mưa và giông bão mỗi năm. Năm 1878 có 200.000 người chết.

Thờ săn: gạo, mía, sợi, thuốc phiện, trà. Ít sức vặt, không có nguồn lợi về mì. Nạn đói thường xảy ra luôn. Dãy núi Himalaya có những chỏm núi cao nhất hoàn cầu, chót núi Everest 8.840 thước. Năm rồi, phát đoàn leo núi của Anh đã trèo lên đến đỉnh. Có hai sông lớn, sông Indus 2.900 cây số, sông Gange: 2.700 cây số. Delhi là kinh đô, nhưng Calcutta, lại 5 lần đông dân hơn: 1.400.000 dân.

Vài chuyện lạ: Trong dịp tuyển cử vừa qua, có đỗ nhảy vào nôi thùng phiếu và vồ mất mây cùi trại, một con khỉ thừa lúc dân đang ăn trưa, lấy lá phiêu và nhét từng nắm vào thùng.

Ấn Độ đang lo xây đắp 100 đập nước

Ở một người dân ở Bom bay rất nghèo khổ.

Người vợ không chịu đựng được nghèo khổ đó nên ngày ngày thường than với chồng:

Tìm mình sắt đá quá! Minh không nhận thấy con sắp chết đói ư? Minh không chịu lo lắng gì cả. Minh đi đâu tìm được cơm về rồi hãy trở về nhà.

Không chịu đựng nổi được lời than van của vợ, người chồng bỏ nhà ra đi.

Sau nhiều ngày, người chồng đến trước một khu rừng. Anh chàng vừa đói vừa khát thì may mắn lại tìm được một cái giếng dưới lùm cây. Cứu xuống giếng định tìm nước uống, anh lại nhận thấy một con cọp, một con khỉ, một con rắn và một người. Tất cả kêu cứu ầm ĩ.

Cop ngồi lời trước nhất:

Này! Người hãy nghe ta, việc cứu giúp một con vật là một việc rất nên làm. Vì vậy, ta mong mỏi người cứu giúp ta ra khỏi cái giếng này để ta tìm gặp lại vợ, con, cùng bạn bè và cha mẹ của ta.

Anh chàng trả lời:

Chỉ mới nghe tên mà là người và vật đã phải lo sợ. Chinh ta đây, ta cũng sợ mà lắm.

Cop lại năn nỉ:

Nếu như con người định giết kẻ sát nhân, người hèn nhát, bất trung và gian xảo, chỉ có kẻ vô ân mới đáng tội nhất. Ta thè với nhà người rằng: Nếu ta ra được khỏi giếng thì không bao giờ ta chạm đến lòng chân của nhà người. Nhà người hãy giàu lòng đại độ cứu vớt ta ra khỏi nơi đây một chút.

Chàng nghĩ rằng:

Cứu một sinh vật là một việc đáng làm lắm rồi đâu rằng có phải chịu sự nguy hiểm.

Chàng tim cách cứu cop ra khỏi giếng.

Đến lượt khỉ van nài chàng:

Người ơi! cứu giúp ta với!

Chàng đã cứu giúp cop, nên cũng phải cứu giúp cho khỉ.

Đến lượt rắn lại năn nỉ nhưng chàng vội trả lời:

Chỉ nghe tên mà mọi người đều phải sợ hãi rồi. Làm sao ta lại dám chạm đến mà được?

Rắn phản giải:

Ta không bao giờ cần ai nếu người không gây hấn với ta. Ta thè với nhà người, nếu ta ra khỏi giếng không bao giờ ta làm hại gì đến nhà người cả.

Chàng tin lời rắn và tìm cách cứu rắn.

Ba con vật nói với chàng:

Còn có một người ở dưới giếng. Người ấy đã phạm bao nhiêu tội lỗi, không nên cứu người ấy vì anh ta không đáng để cho nhà người tin cậy.

Cop chỉ lên một ngọn núi và bảo chàng:

Phía bắc ngọn núi kia, dưới đáy vực có một cái hang. Nhà người hãy đến đấy để ta trả nợ cho nhà người.

Nói xong, cop biến vào rừng,

Khỉ lại nói:

Không xa hang cop bao nhiêu, gần một ngọn suối là chỗ ở của tôi. Nhà

# BÁO ÂN và

## GIANG TÂN kè \*

người hãy đến thăm tôi.

Khi trèo lên cây và đi xa dần.

Rắn lại bảo:

Lúc nào nhà người gặp tình cảnh khó khăn, chỉ nghĩ đến ta là thoát được nạn.

Rắn bò vào lùm cây.

\*\*\*

NGƯỜI ở dưới giếng, vẫn kêu và thảm thiết.



# BÁO OÁN

Cứu ta với! Cứu ta với, Người ơi! Chẳng cảm thấy thương hại. Chàng nghĩ rằng người kia cũng là đồng loại với mình, nỡ nào mình chỉ cứu mấy con vật kia mà mình không cứu người ấy thi vô lý thật. Chàng lại cứu người kia lên.

Người được cứu vội nói:

Tôi là một người chủ thợ kim hoàn. Nếu như lúc nào bác có cần đến tôi, tôi sẵn sàng giúp bác.

Chàng lại tiếp tục đi khắp nơc nhưng không tìm ra gì để nuôi gia đình cả. Kiệt sức, chàng định tìm đường lui trở về thì chàng sực nhớ đến con khỉ nên chàng lại đến thăm con vật.

Khi sung sướng được thấy ân nhân của mình đem dâng chàng những hoa quả lạ. Chàng đỡ đói lòng còn mang một số hoa quả về nữa. Khỉ còn mời chàng lúc nào muôn hoa quả cứ việc trả lại lấy thêm.

Chàng nói:

Khi đã làm cho ta vui vẻ lắm. Bây giờ thì khỉ hãy chỉ giüm đường về hang cop một chút.

Khi chỉ đường cho chàng. Cop thấy lại ân nhân đem biếu chàng ta một chiếc kiềng và các đồ nữ trang khác. Cop còn cho chàng biết là có một hoàng tử đi lạc vào rừng, cop đã vồ lấy hoàng tử. Tất cả những đồ nữ trang đó là của hoàng tử. Nhà người cứ việc lấy những đồ nữ trang ấy đi và lên đường trở về nhà.

Chàng lại lên đường lững thững đi về nhà, nhớ lại lời hứa của người chủ thợ kim hoàn, tìm đến nhà anh ta nhờ anh bán đồ nữ trang kia.

Người chủ kim hoàn tiếp chàng niềm nở, đem nước cho chàng rửa chân, mời chàng ngồi vào bàn dài chàng một bữa ăn uống say sưa. Bác thợ còn hỏi:

Tôi có thể giúp gì cho bác được không?

Tôi đem đồ nữ trang đến đây. Tôi mong bác hãy làm ơn đem bán giüm cho tôi.

NGƯỜI chủ kim hoàn xin xem đồ nữ trang, biết rằng chính mình đã bán những vật ấy cho hoàng tử.

Bác vội nói với chàng:

Bác hãy đợi tôi một chút. Tôi đem đồ nữ trang cho một người xem, có lẽ họ sẽ mua những vật này.

Bác tìm đến yết kiến nhà vua. Nhà vua rất đổi ngạc nhiên khi thấy những châu báu đó là của hoàng tử thi người chủ kim hoàn đã vội tâu:

Có một người khách lạ đã mang đồ nữ trang này đến.

Nhà vua nghĩ rằng có lẽ người chiếm được đồ quý báu này át hẳn là kẻ đã giết hoàng tử bèn truyền lệnh đem xử tử người nhà què vào lúc rạng đông. Lúc ấy, người nhà què chợt nghĩ đến rắn. Chàng gọi rắn đến. Rắn hỏi chàng:

Ta có thể tìm cách gì giúp chàng được không?

Người nhà què xin rắn tìm cách mở giày trói để tìm cách giải thoát anh khỏi ngục giam. Rắn đưa ra đề nghị:

Bác hãy nghe tôi nhé! Tôi sẽ tìm cách cứu nữ hoàng. Không ai có thể cứu được, ngoại trừ bác. Bác chỉ sờ vào nữ hoàng, tức thì nọc độc trở nên vô hại. Lúc ấy, sợi giày trói nhà người sẽ tự nhiên đứt hẳn.

Rắn giữ lời hứa và cắn nữ hoàng.

Nhà vua và tất cả triều đình đều thất vọng chắc rằng không có phương cách gì cứu chữa nữa. Các danh y trong nước lần lượt đến và chỉ biết tuyên bố là hết cả phương cách cứu sống nữ hoàng. Cả cung điện nhốn nháo vì vậy không ai nhớ đến rạng đông, giờ người nhà què bị xúi tì.

Nhà vua phái các danh y các nước khác đến nhưng cũng không ai chữa lành bệnh cho nữ hoàng được. Nghe tiếng trống trước ngực, bác nhà què vội gọi người lính cận vệ đến gần và tuyên bố anh có thể chữa lành bệnh cho nữ hoàng.

Lính dẫn người nhà què đến trước giòi nữ hoàng đang nằm mê man đợi giờ chết. Bác sờ vào tay nữ hoàng, tức thì nữ hoàng cảm thấy bệnh bớt dần và lành hẳn.

Nhà vua rất đổi ngạc nhiên trước tài phép của người nhà què, mến phục rồi hỏi:

Vậy nhà người nói cho ta biết nhà người đã lấy châu báu kia ở đâu?

Bác nhà què kể lại một cách thành thật những việc đã xảy ra.

Nhà vua tức giận tìm cách trừng trị người chủ kim hoàn và cho chàng cai trị 1000 làng, còn phong chức tể tướng cho chàng.

Bác nhà què gọi cả gia đình, ban

# BÀI CA MÙA GẶT

NĂNG tháng năm...

Giải vàng trên cuồng rạ.

Trời ơi ô,

Gió hú hú...

Cánh lúa vàng xiêu xiêu.

Hòa nắng vàng ngày hạ...

Tôi nhặt cuồng rạ,

Anh cắt hoa vàng

Hôm nay mùa gặt khắp làng,

Bè anh chè lạt cho nắng nghỉ ngơi...

Nhanh đi thôi!

Nhanh đi thôi!

Hoàng hôn xuống rồi,

Không lo gặt hái lại ngồi rãnh rãnh

Nắng tháng năm,

Giải vàng trên cuồng rạ.

Áo tôi ướt cả.

Từng giọt mồ hôi,

Tràn trên trán tôi,

Nhô vào lòng đất.

\*\*

Rít vào cho chắc.

Anh ơi!

Bè em lại gánh kéo trói hết... hanh.

Mau đi anh!

Gặt cho nhanh!

Cỏ đồng xanh!

Lúa thơm lành

Đi yểm phần tôi

Đây gánh anh

Đây trời bắt ngát,

Đây cây xào xạc

Đây nhạc thiên nhiên,

Hát mừng chúng mình

Hôm nay sung sướng... !

Đây trời mở hướng;

Cộng lúa vàng xinh,

Góp thanh bình

Là công anh,

Là công tôi...

Trời tím lên rồi,

Đêm nay đẹp lúa, mình ngồi dưới trăng...

# DƯƠNG THẢO

bé và cha mẹ đến hưởng thụ lợi lộc đời đời sung sướng và chia sẻ của cải cho những người nghèo khổ.

Từ đó trở đi, vợ bác không than van nghèo khổ và cũng không lo đến việc con cái phải chết đói.



# KHÔNG GIẢI KHÔNG ĐÁP CHẮC MẠC

Phạm thị Thúy Nga (Long Xuyên) : Tôi có một đứa cháu gái hơn ba tuổi chỉ thích xem chiếu bóng, nhất là các phim « chǎn bò ». Như thế có hại gì không ? Và có thể đoán biết xu hướng cuộc đời của nó sau này được không ?

Rất mong ông vui lòng chỉ bảo giùm.

TRẢ LỜI: Một hơn 3 tuổi cho đi xem chiếu bóng chỉ e hại về sức khoẻ hơn tinh thần. Xem chiếu bóng « chǎn bò » hiện tại không thể định xu hướng của em sau này được. Xu hướng của em sẽ do hoàn cảnh, do cá tính, do truyền thống gia tộc, do thời đại, do xã hội, do sự giáo dục của phụ huynh. Vậy cần chú ý đến giáo dục ngay từ bây giờ, chờ nên để « trang điểm rầm thi thảng tròn ». Vì xưa có câu « dậy con từ thuở còn thơ », và chăm chú đến sức khoẻ của em nhỏ. Nhận xét sau mỗi buổi chiếu bóng xem em có thay đổi gì khác lạ không để sán sóc và phòng ngừa. Tốt hơn hết là thỉnh thoảng mời cho em đi xem và chọn những phim hoạt họa có màu sắc đẹp đã dành riêng cho các em nhỏ.

Bạn Huyền Phương (Saigon) : Thưa ông tôi thắc mắc muốn biết : Thần giao cách cảm thuộc trạng huống nào trong tâm phân lý học ?

TRẢ LỜI.— Ngoài những bộ môn về tâm lý học (psychologie) người ta còn đặt thêm khoa tâm phân lý học (psychanalyse) để khảo sát những hiện tượng nội giới khúc mắc thường có hệ tác ngoại lệ.

Tư tưởng con người biến chuyển theo những xúc cảm ngoại quan. Phản ứng tùy theo điều kiện khách quan và chủ quan. Những giao động tâm tư kích thích hoạt động của trí não và tâm hồn.

Những nhà khảo sát về trung khu hoạt động thần kinh, đều nhận thấy những đường xếp nếp tùy thay đổi tùy theo mỗi trạng huống. Khi cân não bị căng thẳng, những cơ tiết đồn

dập khiến cho những xạ cách của óc bị phản hoán không rõ rệt.

Ta có thể ví bộ óc như một máy phát thanh lẩn thu thanh. Tư tưởng truyền đi theo những tần số khác nhau. Như những làn sóng phát quang do bóng đèn dẫn chuyền.

Lúc ta muốn bắt nhận làn sóng của một đài phát thanh nào truyền đi trong không gian, khi gấp những làn sóng của bóng đèn do máy thu thanh phát ra cùng một nhịp độ sẽ đồng hòa. Tư tưởng của người cũng vậy, khi nghĩ đến ai, luồng tư tưởng sẽ chuyền đi. Nếu người mà mình đang nghĩ tới cũng nghĩ tới ta thì có thể làn sóng tư tưởng sẽ hòa nhịp và hiện tượng tương liên đó gọi là « Thần giao cách cảm »

Chứng cớ : khi cặp trai gái yêu nhau, nghĩ tới nhau ta thường gọi là tương tư. Hoặc máy mệt sốt ruột khi có người thân thích ở xa bị làm nản.

Một ví dụ khác : Hai cây đàn Guitare và Violon đều gần nhau. Nếu ta gẩy dây La chǎng hạn ở cây đàn Guitare thì rung độ (vibration) của âm thanh La Guitare sẽ chuyền sang cây đàn Violon, để đồng hòa nốt La ở Violon cũng cùng ngân lên.

Chữ xưa có ghi : « Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu » nghĩa là thế. Vậy thần giao cách cảm là một trạng huống hòa nhịp tư tưởng giữa hai bộ óc trong khoa tâm phân lý học.

Bạn Tạ Công Thiện (Vientiane) : Ông cho biết nếu nước Việt Nam chia đôi vì tuyển đề ngưng chǎn sẽ có lợi hay hại như thế nào ? Nếu Chính Phủ Quốc gia phản đối với các cường quốc về vấn đề chia đôi nước V.N. có được không ? Về theo số phận nước V.N. sẽ đi tới đâu ? Về mặt chính trị ông có thể biết lòng dân hiện thời. Ông có thể vạch rõ lối thoát cho những ý nghĩ hiện tại.

Trả lời : Chia đôi V.N. để ngưng chiến sẽ chẳng có lợi gì. Nếu lợi chí là nhất thời là ngưng bắn. Nhưng hại ghê gớm vì vẫn để chia đôi sẽ mào đầu cho mọi sự mâu thuẫn để có cuộc chiến tranh khốc liệt như ở Triều Tiên nếu 2 phe lại xung đột nhau.

Chẳng những chính phủ phản đối mà dân chúng cũng phản đối ám mưu chia xé V.N.

Tương lai V.N. sẽ đi tới đâu ? Đó không phải là do một nhóm, một đảng phái hay một thế lực ngoại bang có thể quyết định, mà do ý chí của toàn dân. Về mặt chính trị nếu mọi người sớm giác ngộ ngày nào để tranh đấu cho lý tưởng độc lập và thống nhất lãnh thổ thi chủ quyền dân chủ sớm về tay dân ngày ấy.

Hiện thời lối thoát là TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT. Muôn ý chí như một, cương quyết tranh đấu cho lý tưởng nói trên.



XVI



ẤY giờ chỉ còn có một cách là bỏ đi, xin lỗi đến một bệnh viện khác... Nhưng mà làm thế có được không? Văn có quyền bỏ Mai một mình với số phận ngay trong lúc cần đến sự giúp đỡ của anh không? Với lại người ta có thể nào chạy trốn được tình yêu vì nó theo đuổi minh khắp nơi, càng lại thêm thảm thiết.

Văn sợ tất cả : Sợ gặp Mai, sợ nói chuyện với Giác. Còn Giác thì cố tránh gọi đến hoàn cảnh hiện tại, chỉ tỏ ra là một bệnh nhân hiểu biết, suốt ngày cử động như máy cho cánh tay trái khỏi bại, làm như không nghĩ ngợi.

Sự thật trong lòng Giác thế nào ? Anh không muốn ngỏ ra với bất kỳ một ai, chỉ quanh quần với những câu hỏi về nhiệt độ và vết thương sắp lành, không biết — hay làm ra không biết gì nữa, Mai dí nhón chân, như một cái bóng, nói với chồng bằng một giọng dịu dàng, nhẫn耐. Giác tỏ ra là một bệnh nhân ngoan ngoãn. Cho đến cả lúc hai người đối diện, cũng không ai nói đến những gì đã dày vò lấy đổi lửa, đã làm thâm quắc hai mắt Mai mỗi ngày một thêm xanh, và các vết thương của Giác lâu lành, luôn luôn chảy máu. Nhưng sau bề ngoài bình thản ấy vẫn che dày một cái gi. Đã hơn một lần Văn bắt gặp ánh nhìn của Giác, một ánh nhìn căm hờn, tàn nhẫn, trong lúc Văn quay lưng lại.

Giác không thể tha thứ cho Văn đã thay đổi cả quyết định của anh để trở về đây. Văn là thủ phạm tất cả những chuyện đã xảy ra cho đến ngày nay, và nếu không có Văn...

Một mặt khác, Giác không còn đủ sức để trở lại với ý định đầu tiên nữa. Đường như là anh đã phó mặc cho số phận, tùy cho việc đời đưa đẩy đi. Cũng như Văn, Giác tránh gặp Mai và nhìn xuống mỗi lần trông thấy hai mắt người thiếu phụ.

Cả ba người đều tự đổi mình cả

ĐỜI MỚI số 116

# NGƯỜI NỮ CỨU THƯƠNG

\* PHÓNG TÁC của HOÀNG THƠ \*

TIỀU THUYẾT  
TÌNH CẢM MỚI

Người nữ điều dưỡng lớn tuổi cho hay :

— Có người vợ chưa cưới của Nam vừa mới đến.

Ở bệnh viện ai cũng đều gọi Nam là anh chàng cứng đầu, thoát tiền đã làm mất yên tĩnh của mọi người với sự tuyệt vọng không bờ bến của anh, đếnỗi phải bắt anh nằm riêng một phòng, rồi anh bình tĩnh lại, kiên nhẫn ráng chịu số phận buồn thảm của mình. Mà tất cả đấy là nhờ Mai. Trước đây, Mai đã lấy thế làm hạnh diện, cũng như nàng đã tái tạo được một người sống ở trên đời.

Nhưng bây giờ, còn gì là kiêu hãnh được nữa, vì « chân lý tuyệt đối » chỉ là giả dối, Mai đã gạt anh chàng thơ ngày, đã kéo anh ra khỏi bóng tối tuyệt vọng, đem lại cho anh can đảm vui sống. Mai có quyền gì mà làm thế ?

Nói là người vợ chưa cưới tin đợi chờ anh, ở một lảng xa xôi tìm đến, vượt qua bao nhiêu đường khó khăn, đem tất cả tiền dành dụm được tới đưa người yêu về nhà. Trong chốc lát nữa, chị ta sẽ thấy lại người cũ, vỡ lở ra là người ta đã dỗi gạt chị, chiến tranh đã làm cho anh chàng Nam đẹp trai ngày xưa, mà chị đã đứng đợi ở dưới bóng cây đầu làng lúc chiều tối, bây giờ còn là một hình thù quái dị...

Thật là giản dị gọn gàng... Mà chỉ vì mình ngốc ! Việc đê hèn ấy mình đã dám nghĩ ra rồi, mình cũng có thể làm được lắm chứ !...

Ngoài trời, đêm mưa rả rích, buồn thảm, các bóng đèn kỳ quái in hình chấp chìm trên vách...

Biết thoát ra lối nào đây ? Làm thế nào bày giờ ?

Thảm hại là Văn biết rõ lắm, nhưng mà việc ấy quá súc ánh, nên anh tự buông xuôi xuống đất, thả mìn trong đối trả, ich kỹ.

Những giờ Văn ở nhà hay ở bệnh viện là một thứ khổ hình kéo dài — nhất là ở bệnh viện, vì tại đây có ba người bắt buộc phải lặng im, tự dày vò, không dám tỏ ra đau khổ. Còn gì để làm cho con người trở nên hèn hạ bằng đau khổ như thế ?



ĐỜI MỚI số 116

cả đều hết sức giản dị, không phải nghĩ ngợi lồi thòi gì cả : một người vợ đến đưa chồng trở về làng. Trong chốc lát nữa, người vợ sẽ gặp chồng rồi thấy rõ là sự thật bất chấp cả bao nhiêu hứa hẹn tốt đẹp. Người vợ sẽ làm gì ? La lèn, bất tỉnh chàng ?

Mai đến gần cửa rồi lui lại một bước, có mặt bước, có một sức mạnh vô cùng thúc đẩy nàng đi đến xem những gì xảy ra ở phòng kề tàng tật.

Có tiếng chán người ở hành lang chắc là Huệ... Tất nhiên phải là Huệ, chỉ có thể là Huệ, đến kêu Mai giúp đỡ, van nài Mai cùng nàng lại phòng Nam, để nàng lấy người vợ, cắt nghĩa cho chị ta tất cả...

Bước chân xa dần. Không phải là Huệ. Mai lại cảm thấy một sự ham muốn không dằn nổi, đến xem coi sự thế ra sao — gian phòng của người thương binh thu hút nàng như chỗ xảy ra án mạng hấp dẫn kẻ sát nhân — kỳ thực ra thì chính Mai đã sắp đặt cho cuộc gặp gỡ của hai người, và nếu nàng không có mặt ở đây...

Mai bắt đầu bước lên tầng cấp, rón rén, nín thở. Nàng đã đến trước cửa phòng. Những tiếng kêu ở trong đưa ra ? Không phải. Thế mà tai tưởng như nghe ra vậy.

Bất ngờ, một tiếng ồn ào khó chịu, không thể như thế được : người ta cười sau cánh cửa không phải là tiếng cười đìu dá, cuồng tâm, mà lại là tiếng cười vui vẻ, lành mạnh.

Mai mở cửa ra — Nam đang ngồi trên ghế, mặc cả quần áo một tay bỏ thõng, lùng lùng một cách thảm hại, trống trải. Một mái tóc phủ xuống phía con mắt đã mất.

Người thiếu phụ nhà quê qui xuống trước chồng, cố cài kim băng vào một ống quần trắng, bên thiểu mắt một chân. Cả hai đều cười ha hả, Huệ đứng ở một góc phòng, đang soạn đồ đạc cho phế nhân.

Người vợ quay lại, Mai nhận thấy vẻ mặt đầy dặn, sung sướng, tươi cười. Mai dừng lại, hình như nàng vừa bị đắm ngay vào ngực. Nam ngước con mắt độc nhất còn lại nhìn về phía nàng, nheo lại vui vẻ nói :

— Thế nào, sáng mắt ra thế nào ? Mai tự chủ lại, cất tiếng cười khò khò, khò khò.

— Chị ngốc lắm ! Thị công việc của chị là mặc quần áo cho người bệnh !

Huệ vẫn chưa hết kinh ngạc đáp :

— Dĩ nhiên là thế.

Huệ không phải là vợ Giác nên không thể hiểu được gì hết, vì không ai đưa đến một hình thù quái dị, tàn phế mề bảo rằng đấy là người Huệ đã yêu dấu ngày xưa. Đối với Huệ, tất

— Cám ơn cô lầm.

(còn tiếp)

Xem Đời Mới số 101.

# Nhàn cư vi bất thiện

(tiếp theo trang 19)

Cây tàn, đá nát, ta vẫn còn mãi mãi là ta;

Vậy phải chăng ? ta gọi đó : NHÀ CUNG ».

Như vậy thì sự sùng nhàn luôn luôn nối liền với một đời sống trầm tĩnh ở bên trong, một sự vô tư, vô trách nhiệm và sự hưởng thụ nồng nhiệt những vẻ đẹp của thiên nhiên một cách chân thành. Các thi gia và các bậc học giả thường có những danh hiệu lợ lùng như : Giang hồ khách (Đỗ Phủ), Đông pha cư sĩ (Tô đồng Pha)...

Không hưởng thụ cuộc đời-an nhàn không tốn tiền đâu. Giải cấp phủ hào đã mất đi cái tư cách hưởng thụ ấy mà ở hàng người khinh rẻ giàu sang mới có. Ấy là sự phong phú của tâm hồn, cái lòng yêu thích cuộc đời mộc mạc, sự ghét cay ghét đắng những việc lợi lộc, đều là những điều cần thiết để làm cho sự nhàn cư có lạc thú. Cuộc đời khi nào cũng đem lại những niềm hoan lạc cho những ai quyết tâm tận hưởng nó.

Người nào chán đời là người không biết yêu đời một cách đầy đủ và vì thế cuộc sống của họ trở nên tầm thường và vô vị. Lão Tử thường bị người ta buộc lầm là ghét đời; trái lại, tôi thiết tưởng rằng ông đã dạy ta xa lánh cuộc đời phù hoa chính vì ông đã yêu đời một cách thâm thiết mà không muốn dè cho cái nghệ thuật sống tội bụi thành một bỗn phận sống tầm thường.

Vì ở đâu có lòng yêu là có lòng đố kỵ; một người yêu đời tha thiết khi nào cũng có ham muốn đổi hỏi nhòn hạ lý thứ mà họ đã hưởng được. Họ sẽ phải bảo tồn lấy phàm cách và sự cao cả là đặc tính thường thấy ở kẻ giang hồ.

Thì giờ dùng vào việc đi câu đối với họ cũng phải có tính cách thiêng liêng như trong khi làm việc, họ muốn chờ nó trở thành một thứ thông thạo như của người Anh đối với thể thao. Họ phải túc bực khi nghe người nói đến những chứng khoán ở hội đánh quan, cũng như nhà bác học bị quấy rầy ở phòng thí nghiệm. Họ phải đếm những ngày xuân trôi qua mà lấy làm tiếc đã không đi dạo chơi nhiều hơn nữa, cũng như nhà doanh nghiệp phản nản không bán được hàng trong ngày.

THÙY VIỆT LÂN dịch



(46)

## Sơ lược cốt truyện

...Cuộc ly khai đời sống không thành, Hướng trở về tinh cù mong tìm lại niềm an ủi cuối cùng trong cảnh ấm êm, bên tình thương Lan, cô em khát một dòng máu, con riêng của bà mẹ kế Hướng. Nhưng Lan sắp lập gia đình cùng Thành, bạn học cũ của Hướng, gia đình trưởng giả Bạn bè Hướng, sau mấy năm cách biệt đã thay đổi nhiều. Điều, anh bạn vẫn thêm sống hay nhay, đã bỏ mình trong một chuyển di miên nguy.

Tạo mới được phỏng thích, hơn bao giờ hết, can đảm sáp đặt lại sống một cuộc đời với một ý chí dám rèn luyện qua những ngày lao khổ. Tịnh đã tạm biệt với nghề viết, xa Hà Nội, đi tìm một không khí lành mạnh hơn, sau những ngày sống bần khoanke mắt hướng. Niềm tin yêu rào rạt, Hướng trở lại Saigon đi tìm Hướng, hy vọng làm lại cuộc đời cùng người bạn không may. Hướng Hướng đã đi xa...

Con đò va mũi vào bờ khiến cả hai đều như người mơ chợt tỉnh. Gió đêm bốc mùi nước sông tanh nồng lên. Hướng bước rón rén trên mây tảng đá nằm chìm mình trong lớp bùn đen đặc. Lên tới mặt đường. Vạn vỗ vai Hướng bảo :

— Ta về thôi, khi khác sẽ gặp nhau.  
— Ủ, anh về đi không có lạnh.

Hướng nói khi nhìn thấy bạn phong phanh trong tấm áo tây vải xanh mỏng.

Đợi cho Vạn bước xuống thuyền rồi Hướng mới quay gót về phố. Đường đã vắng người. Hắn ngó đồng hồ. Kim chỉ vừa đúng tám giờ rưỡi. Hắn đi rảo bước. Cái bóng nhỏ dưới ánh đèn lạnh lẽo lắc lư theo nhịp bước chân nện đều đặn lên bờ hè xi măng.

\*\*\*

HƯỚNG trở về ngồi cầm một chiếc dùong lui nắng. Chốn xưa đã hai năm trời xa cách vẫn không có gì thay đổi. Con đường đá dưới vòm trời hiền lành bò men vào xóm cũ. Mấy nếp nhà mái lá phong sương kin đáo nằm sau những rào tre thưa. Cuối đồng lá đã úa vàng, sơ sáu. Từng cơn gió hú hú làm cho ngõ vắng xao xuyến. Hướng dẫm chân lên là và tướng

từ ngày mới hồi cư, Tịnh cũng chẳng hơn gì với chiếc quần vàng cũ kỹ và chiếc áo vải nhà binh màu cát ngựa. Hắn nhìn bạn rất lâu như để cho thấu thía hết nỗi mừng đột ngột rồi hỏi giữa một nụ cười,

— Chán Sè giờ rồi ư?

Hai vè mặt ngạc nhiên gặp nhau. Hướng hỏi rồi. Hắn cười không đậm đà, hỏi lại:

— Tôi cũng đương định hỏi anh một câu tương tự. Anh ở trong xóm à?

— Không, tôi đến tìm một người bạn đồng sự.

Hướng hiểu nhầm:

— Viết báo?

Tịnh đáp :

— Cai thí họ.

Tịnh có vẻ gầy hơn xưa trong tấm áo quá khổ người. Chiếc quần vàng ống hẹp làm hắn như dài ra. Khuôn mặt dày xâu đói nét rắn. Chỉ có đôi mắt là vẫn còn giữ nguyên vẹn cái ánh hướng bỉnh và sáng ngời. Một nét tươi tắn thuần hậu phảng phát trên đôi môi luôn luôn hé nở.

Mùi lá úa ngai ngái lan trong không khí rét mướt của buổi chiều. Loang loáng pha một mùi đất bùn tanh, quen thuộc. Hướng liên tưởng đến những buổi tối đã xa, những mái đầu xanh quay dưới ánh đèn dầu le lói bên mày tập sách chữ in, đậm tờ giấy viết mỏng teo, chữ lèm nhèm. Tiếng trẻ đánh vần chưa chan trong lòng Hướng một niềm hy vọng. Đêm nào sáng trăng xóm vắng nằm mơ trong tiếng hợp ca chen lẫn những giọng trẻ thơ vui tươi, nghịch ngợm. Nhịp đập ròn như tiếng cười của người vui sống.. Tạo không còn ở xóm nữa. Hướng đã đi xa, để tìm một cái xứ Bắc cũ kỹ nhà mình, phải không ? Hướng? Chúng mình đương mắc một căn bệnh không tên. Tim một phượng thuốc chữa thì chưa gặp thầy...

Hướng bảo giữa một nụ cười héo :

— Cái bệnh bần khoán !

— Tại sao anh lại về ? Thất nghiệp hả ?

Hướng lắc đầu rồi bảo : « Cũng gần như thế. »

Tịnh nhìn Hướng lặng lẽ. Vẫn như xưa. Anh bạn đồng học ít nói, dứt đè bảy giờ đã có một vẻ gì chín chắn. Trong giọng nói phảng phất một dư âm chua chát : Những năm tháng đi xa đã làm cho Hướng già dặn hơn. Tịnh chợt hỏi :

— Trong anh gày tớp hẵn đi, ốm hay sao ?  
— Tôi bị sốt rét, nhưng đã lâu rồi.

ĐỜI MỚI số 116

Tịnh ngâm ngùi nhìn Hướng, không thể ngờ rằng người bạn đồng học chất phác giữa cuộc đời đã có một ngày chán sống đến phải dừng tới một lều thuốc ngủ. Hồi lâu hắn hỏi :

— Anh cũng ở trong này à ?

Hướng cười vẻ cố gắng :

— Đi vắng lâu ngày bảy giờ tôi về thăm lại cảnh xưa. Trước tôi có ở trong này với Tạo, một anh bạn cùng làm ở nhà máy.

— Giờ anh ta ở đâu rồi ?

— Ở bên kia cầu Hạ Lý.

Tịnh nói như ngạc nhiên :

— Ô ! Thế tôi cũng ở bên ấy, ngay cạnh cái nhà máy cửa của Tàu.

Tới một cái công tre Tịnh bảo bạn :

— Anh vào đây với tôi đã.

Nhà vắng teo. Qua một cái sân nhỏ ngập xác lá, hai người bước vào một nếp nhà tối kẽm tiếng vỗng đưa, Mùi đất ẩm bốc lên với mùi gì ngán ngát như mùi lá xông vừa nguội.

— Kia cậu ký.

Hướng chợt nghe một tiếng đàn bà nói như ngài ngủ. Tiếp theo, tiếng trẻ khóc bật lên. Đầu bé vừa thức giấc trên tay mẹ. Trên giường nằm xâu vào bóng tối thấp thoáng một thân hình người cuộn tròn trong một cái mền da. Bên đầu giường nằm chổng cho một bình nước và chiếc ly thủy tinh. Sát chân giường là một cái nồi đất vung dậy khôngkin miệng. Có lẽ là nồi nước là dun cho người ốm xông. Con bệnh cất tiếng hỏi giọng rẽ rẽ, yếu ớt :

— Cậu ký đấy à ? Chắc cậu xuống tim tôi... Tôi bị ốm liệt giường đã ba ngày nay rồi.

Tịnh kéo Hướng ngồi ghé bên chiếc giường tre đối diện.

— Tôi ngờ ông có việc gì phải nghĩ nén nhân tiện tật qua thăm ông.

Người đàn bà bế con vừa ru ời ời vừa bảo khách :

— Hai cậu ngồi chơi... Mụ ngó ra ngoài sân gọi giọng : Thằng Tèo đâu rồi ? Không thấy tiếng trả lời, mụ quay lại phía khách, phàn nán : Đã chạy đi đâu nào hết cả ! Ấy, cứ xênh ra là mỗi đứa xéo đi một nơi... Hai cậu ngồi chơi đẽ tôi đi rót nước. Tịnh vội niềm nở :

— Chứng tôi vừa uống rồi. Bà đừng phiền nước nồi nữa...

Hồi lâu, khi đã quen với bóng tối, Hướng đưa mắt nhìn quanh gian nhà không rộng lắm mà có vẻ chống trải.

Bên trái nhà mắc một cái võng. Người đàn bà vừa đặt đứa con thùi thiu ngủ, rồi du đưa cho hai đầu vong kêu két một nhịp uể oải. Giường người ốm nằm sát góc nhà bên trong, cạnh một chiếc tủ một

trên bày hương án, một bình nhang, hai cái chén nến bằng gỗ chør. Hai tấm ghế ngựa thấp lè té nằm ở hai đầu gian. Một chiếc hòm chén kin đáo nep trong xó nhà tối nhất. Tịnh hỏi ân cần :

— Ông bị sốt rét phỏng ?

— Hôm đầu tôi phải một trận gió thi phải. Thế rồi sốt nóng, sau khi người nó gây gáy lạnh. Đầu thì nhức như búa bẩy.

— Có đi đốc tơ không ?

— Ấy, hôm qua hơi bót tôi mới gượng lên phố cho bác sĩ khám xem nó là cái chứng sốt gì. Chùa chực hết nửa ngày giờ mới được ông ta tiêm cho một mũi thuốc. Xong rồi ông ấy biến cho một cái đơn mua thuốc. Tất cả hết nằm chục đồng bạc. Ông ấy còn dặn hôm nay phải lên cho ông ấy tiêm nữa. Tôi thấy chờ đợi vất vả quá nên không đi...

Người ốm ngừng lại để thở rồi lại tiếp một tiếng chép miệng :

— Vả lại nằm chục một lần xem bệnh với một mũi tiêm, lúc này tung quá cậu ký a.

Lát sau y hỏi Tịnh : « Tôi nghỉ thế này nó có kỳ kèo gì không cậu ? »

— Ốm thì phải nghỉ... Tịnh nói dè yên lòng y.

— Tôi thấy trong người đã bớt nhẹ. Có lẽ mai tôi phải đi cậu a. Trông cho họ làm nốt, kéo công việc bỏ bê ra đây nó cũng tốt kém cho người ta.

— Ông đừng ngại. Cứ nghỉ cho thực khỏe rồi hãy đi làm. Công việc đã có tôi...

Người cai thật thà bảo :

— Cậu ký a. Chả giấu gì cậu, đi làm ba cục ba đồng mà nghỉ thì treo mõm lên cả nút !

Câu nói ngữ một ý khôi hài chua chát khiến Tịnh ngâm ngùi liên tưởng đến cái gia đình đồng con. Ông cai Kiệm vốn làm lương công nhật. Hắn móc túi lấy ra một tờ giấy trăm đồng vào tay người phụ việc minh, nói vửa đủ cho y nghe : « Cầm tạm lấy trăm bạc này mà tiêu... » Một cánh tay khảng khui lò ra khỏi tẩm mền dạ. Bàn tay run run đón tờ bạc. Hướng thoáng nghe một giọng nói nhỏ nghèn nghẹn vi cảm động : « cầm ơn cậu ! »

Bóng tối chùm lên lối đi trong ngõ khi hai người ra khỏi nhà ông cai ốm. Tịnh bảo :

— Tôi nghiệp ! Nhà một đồng con, trông cả vèo số lượng công nhật không quá sâu chục bạc. Tiếng là cái thợ mà ông ta hiền lành quá đỗi thành ra như đút. Chỉ được cái chịu khó làm việc cho chủ.

(Còn tiếp)

# LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

TRUYỆN DÀI THỜI THẾ của HÀ PHƯƠNG

XVI

## CHỮA PHẢI THẾ

(7) TRÍCH TRONG HỜI KÝ của CHÀNG

Bị hãi tảng công tác rồi tống đi... chình huẩn là may mắn... Vì, với cái đà này, rồi chẳng mấy lúc nữa mà các « d.c. » sẽ thành toán nhau như... ng'è ấy.

Mình lại tin thái độ của mình là đúng: thôi! Tiểu tư sản thì tiểu tư sản; công đội lồng già làm gì cho thêm một trò cười.

Ngoài ngày người ngầm o P. o ấy đơn ca, mình hả miêng nuốt từng lời của o, giữa lúc tâm trí lẩn vẩn hình ảnh của N.S., của T.T. và cũi P. (lúc tiêm thuốc hay bắt mạch cho mình).

Trời sao mà hai bàn tay mới... chết người làm sao chứ! Cứ nuốt đi như nén, như đúc lên ấy thôi. Mà sao các đốt mới tròn, mới dài làm sao chứ? Trông ngón tay lướt trên dây đèn hay vuốt trên bäng bäng, mình ngó ngón tay ấy mới chính là phim dân « nô cù rung lên thôi », và lần da ấy mới chính là bäng bäng hàn bô cho « thiên hạ bất vết thương lòng ». Ngón tay qì mà cũi dài như là Vạn lý trường thành ấy, càng ngầm nghĩa càng thấy như hình lao vào... Ngú lính của Cầu Thiên Huyền nứ vây... Lại cặp mắt cứ như sao băng, sao sa, sao đồi ngõi... ấy thôi... Lại cái hơi thở... lại cái hơi... hơi da thịt của con người ấy... Thao nào các cụ bảo: « hơi hương, da ngà » là phải, Mồ hôi của người ấy cũng thơm. Mình để thường rồi phải đổi cả Việt Nam tự diễn di măt vì mồ hôi ở nơi đây không hôi một tí ty nào cả.. Thì đấy! người ta đứng hát ở trên sân khấu, mà dưới này, chung quanh vùng này cứ ngát lung lên thôi...

Ồ! lại cái tiếng nứa! Giọng hát của nàng làm mình sực nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Bình:

Có suối nước trong tuôn róc rách  
Có hoa bên suối ngát đưa hương.

Đúng rồi, tiếng hát của nàng lung linh róc rách như của giọng suối tự chốn rừng sâu vang vọng lơi. Giọng hát của nàng là giọng suối ngọt như lừng ngát hương và làm ngát hương đời để dìu lòng người. Làm dìu lòng mình.

Cụ Nguyễn Du chưa nói gì hết! Vài chương Việt của mình chưa nói gì hết!

Có nghĩa lý gì, mấy văn thơ này:

« ... Khúc đầu Hán Sở ch'ến trường,

Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau... »

Có nghĩa nói được gì, bốn câu vè:

Trong như tiếng hac bay qua,

Đục như nước suối mới sa nứa vời...

« Lúc khoan như gió thoảng ngoài,

Lúc mau sầm sập như trời đồ mưa... »

Cả Thổ Lãnh, cũng còn « bắt cá » với mấy bức sầu treo :

« Cao như thòng vút, buồn như liêu... »

Nước lặng. Mây Ngừng. Ta đứng yên... »

(Còn tiếp — Xem Đời Mới từ số 101)

TRANG 34

## THẾ MỚI PHẢI

TRÍCH TRONG NHẬT KÝ của NÀNG (7)

Thi đấu, tối hôm qua sáng trăng tỏ, trời lại dỗi gió Nồm, khuya vẫn còn oi quá, mình mới ra suối định tắm, thế nào lại gặp ngay Bác sĩ đang « tắm hoa » — da hờ từ của ông Kim Trọng tân thời — với.. eo ôi ! với chị phụ y tá Minh Định rút lui thì chị ta « cù thế » (nghĩa là .. cù thế!) chạy theo mình nảy tay lôi tuột xuống suối rồi « cù thế » niu lấy mình dìm mình, nghịch mình... « như hai thẳng con trai vậy » đè cho B.S. cù trổ mắt ra mà lắc đầu quầy quậy, khiến cho « chị ta » té nước túi bụi làm cho B.S. phải rút lui... có trật tự...

Lúc không còn có... đàn ông nữa thì « chị ta » tự nhiên đậm ra hồn hồn, vơ lấy tấm khăn quàng vắt qua ngực rồi chạy lèn bờ vùa khoác áo bờ lu vào mình vùa tâm sự:

— Nóng quá! minh cù phải mặc bờ lu... trần suốt ngày! Thành thử suốt ngày các anh ấy gần minh... Thành thử không phải lần này là lần đầu có « chàng trai » theo dõi tắm chung... tắm cùng suối với minh... và cũng chẳng phải là lần thứ nhất có một Bác sĩ nhìn minh băng một cặp mắt... gian đến thế... Nên quen đi, minh cù phớt lờ, mặc cho các sứ... tắm thi tắm... Nhưng chỉ khéo ghét mấy anh chàng đồng sự, đồng nghiệp... sao bao nhiêu năm mân mê, khâu và cái xác thịt con người rồi mà còn thèm gì cái cảnh « trần » của bọn minh nữa? ấy thế mà cù về về ngó em như B.S. lúc này là em... trị liền.. phải không chị?

Mình thờ thẫn ngó chị ta có lẽ bằng cặp mắt của B.S. chàng, mà sao mắt chị lại sáng ngồi lên thế nhỉ? Trong một giây, hình ảnh cặp mắt « bác sĩ » của Hà và của bao nhiêu « chàng trai » khác nữa bỗng hiện hiện lên, rồi đến thân thể vạm vở hoặc sút mè của họ cũng ngon ngon hoặc đậm dia máu me, cù dựng đứng lên trước cảnh hùng vĩ của suối, của rừng, của biên khu Tây Bắc, khiến cho... cho mình bất giác ôm chặt lấy chị ta mà thủ thỉ:

— Tôi nhớ Hanoi quá... Rồi câu chuyện bắt đầu tầu lên những bản nhạc nhớ hè phố :

— Tôi cũng nhớ trường S... Hà nội trường Sainte Marie, ấy mà. Trước kia, tôi học Sainte Marie, chị à... Nhưng, thôi! không được phép nhớ quá khứ! Các anh ấy phê bình cho mà chết! Các anh ấy đến kia kia!

Một số đọc. Vệ quốc quân — toàn đồng bào nhà gác cả. Thế là câu chuyện chuyển sang vấn đề... săn cọp. Nghé nói mà rùng mình!

— Rồi tối nay thi chị « kinh nghiệm bản thân ». Mà quả là thực thà là có như thế, à.



HO ! HO ! HO !

## Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi  
gián hỏa, trừ đàm và trị các  
chứng ho bất luận mới phát

hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều  
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc  
Thái-Bình-Dương

25, Rue des Artisans

CHOLON

## BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »

Thuốc bồ trẻ em

Chủ trị : Trẻ em gốc ban chưa dứt, thè chất yếu, èo uột, thân hình tiêu tụy, lỵ vị hư nhược, ăn uống không tiêu, thường đờ mồ hôi dầu, bụng và trán hầm hầm nóng, cam tích v.v...



Hoàn-cầu Dược Phòng

99 Quai de Belgique — SAIGON

CÓ BÁN KHẨP NƠI

THUỐC HO

## LA HƠN QUÁ TINH

CỦA ĐỨC LÂM SĨ

đặc biệt trị Phổi nám, sát trùng lao và các chứng Ho phong, Ho gió, Ho lao, Ho tồn, Ho súc huyết, Ho sản hậu công hiệu cấp kỳ, giúp biết bao nhiêu người lành Phổi và khỏi Ho trở lại mạnh mẽ như thường. Cam đoan kết quả.

Nhà thuốc ĐỨC LÂM SĨ  
16 đường An Biên — CHOLON

Khắp dại lý tiệm thuốc Việt Hoa có bán



## CHEMISE MAY SẢN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise  
may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại  
nhà may :

## CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút. Col Indéformable Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette và Cravate tuyệt

# Sai lạc của Chủ Nghĩa Xã Hội

(TIẾP THEO TRANG 43)

là viên mẫn. Không chọc chêch vào đâu được nữa! Nhất định là thế. Vì là luật Tất Nhiên cơ mà!

Có thể mới là đúng quan niệm biện chứng.

Tuy vậy, theo X.H.C.N. thì xã hội loài người lại có điểm này không giống xã hội muôn loài, nhất là loài... mày mòc là: chỉ riêng loài người mới chia ra thành giai cấp thôi. (Tại sao các loài khác lại không chia ra thành giai cấp? Cái đó chưa thấy X.H.C.N. bàn tới, song chắc là...) là vì riêng loài người tiến đến thời công nghiệp cực thịnh, sản phẩm tích lũy, nảy ra tư hữu tài sản, phát sinh ra lòng « vị kỷ » để ra tinh bóc lột, nên mới thành giai cấp thống trị phong kiến tư sản và giai cấp bị trị nông nô vô sản. (Tại sao các thời khác lại không có? Thế ông Tù Trưởng ở các bộ lạc nguyên thủy thuở xưa thi ở giai cấp thống trị hay bị trị? (Cái đó chưa thấy X.H.C.N. bàn luận rạch ròi, song chắc là...) là vì giai cấp thống trị thuở đó chưa thành... giai cấp!). Tù trưởng chưa có của riêng, nhưng chỉ có vò kề là vợ riêng, nhà riêng, mục súc riêng thôi vì tất cả bộ lạc là « cõa riêng » của bè lũ ông.

Và ông chủ tịch ở các Sở Viết cộng sản ngày nay thi ở giai cấp nào mà các ông cũng có vò số là « của riêng, được coi là của chung »: vì đó là các ông quản trị dùm cho Nhân dân (thì ông không có giai cấp mà!) hơn thế, ông là đầy tớ chung của đoàn thể thi sự hưởng thụ của ông cũng là sự hưởng thụ chung; hay nói khác đi, là « đại diện », ông hưởng thụ dùm cho nhân dân.

Có thể mới là đúng quan điểm Nhân dân.

Tuy vậy, theo phe X.H.C.N. thì xã hội loài người xưa rày do đám đông ra, mà, thiểu số thống trị đoạt lấy làm quyền quân đố, nên lịch sử loài người là cuộc trường kỳ đấu tranh giữa các thành phần xay dựng lên xã hội với các thành phần ăn bám vào xã hội. Như vậy là, vô hình dung, họ đã phủ nhận trước tiên là sự đồng nhất giữa xã hội loài người với xã hội muôn loài (tức là họ mâu thuẫn với đích ngay điều họ vừa chủ trương trên đây: Xã hội muôn loài, mặc dầu không có đấu tranh giai cấp, mà vẫn tiến triển tất nhiên như xã hội loài người!), sau là họ phủ nhận

giá trị của cá nhân (dù là cá nhân xuất chúng) ở trong việc an bài lịch sử.

Do đó họ nêu thành nguyên tắc: thiểu số bao giờ cũng phải phục tùng đa số; đoàn thể chỉ huy, cá nhân phụ trách.

Rút lại thì quan niệm lịch sử của họ là quan niệm: giai cấp tương tranh, đa số quyết định, thời thế tạo anh hùng.

Do đó mà tất nhiên là họ phải phỉnh phờ đa số (tức là Nhân dân) để bao vây các phần tử tinh anh, đi tới độ :

a) San phẳng tài năng;

b) Hạ thấp mức tiền bộ chung;

c) Xử dụng vũ khí của bạo lực (lấy thịt đè người; cả vú lấp miệng em);

d) Tôn Xã hội lên thành thần tượng;

d) Xuyên tạc, nếu chưa phải là thủ tiêu, ba tinh Linh Động, Hiếu sinh và Hợp quần di, biến chúng thành cảnh khố sai chung thân (lao động chỉ huy), sống lầy được (hoạt động miễn cưỡng) và nô lệ bê phái (thù hận giai cấp mân kiếp; Xã hội một là sẽ thành ra của một Đảng, hai là bị chia xé liên miên).

Trên đây chỉ mới là hai tội, tuy lòn song vì chưa dụng chạm thẳng đến « thắng người » nên không mấy ai quan tâm triệt để đến. Ngày giờ đến

3.— Tôi khinh rẻ con người  
(le mépris de l'homme)

thì mới thực là nạn lớn cho cả X.H.C.N. lẫn cho nhân loại.

Vốn niềm tin chất Tiên thiên và Mây Móc, nên X.H.C.N. đặt con người ngang hàng với bất cứ một dụng cụ nào:

**Con người là một phương tiện**  
Không hơn, không kém.

**Cứu cánh là xã hội:**

Do đó, xã hội (là sự vật trùu tượng vô danh, vô trách nhiệm) toàn quyền làm quyền quân đố, nên lịch sử loài người là cuộc trường kỳ đấu tranh giữa các thành phần xay dựng lên xã hội với các thành phần ăn bám vào xã hội. Như vậy là, vô hình dung, họ phải hoạt động như một dụng cụ, nghĩa là làm việc cho kỳ đến kiệt quệ, cho kỳ đến chết.

— Chết? Bỏ!

Vi, hoàn cảnh xã hội đã tạo ra con người, thi mất người này « tất nhiên » xã hội sẽ tạo ra người khác. Dù người đó là một Lénine, một Mao Trạch Đông, một Hồ Chí Minh. Thi

còn nói chi đến đám đông dân thường?

Do đó mới có chiến thuật « biền người »: Chết? Bỏ! Mà,

Do đó mới có các « trại tập trung » ở đây, giá trị con người bị hạ thấp hơn cả giá trị một cái đình ốc, một con chuột, một (xin lỗi) một cục phân.

Do đó, mới có thuyết Sùng bái Hành Động (mystique de l'action) vì Hành động là kết quả của Nguồn Bản Năng nhiều hơn là của hai Nguồn Lý Trí và Lương Tâm, nghĩa là liệt con người vào hàng thú vật.

Do đó mới có phương pháp Tuyên truyền ngu dân, đánh nguyên có vào Nguồn Bản Năng (vào cõi Tiềm thức và Vô thức) của con người.

Do đó mới có chính sách làm cho nhân dân trở thành lớp người hoàn toàn cuồng tin, nhầm mắt tuân theo tiếng gọi của Bản Năng.

Như vậy thi,

## ĐỀ KẾT LUẬN

thien ha tuoi hoai :

Với một ý thức hệ đến như thế, liệu Xã Hội Chủ Nghĩa có giải phóng được nhân loại thoát vòng thối nát của Tư bản chủ nghĩa không?

Lịch sử sẽ trả lời bằng thực tế.

H V. P.

KỶ SAU:  
**Sai lạc về thực hành**  
**X. H. G. M.**

## ĐÔNG Y SĨ NGUYỄN MINH TRÚ đáng tin cậy

Một Lương Y trên 30 năm kinh nghiệm với nghề làm thuốc có giấy phép chứng nhận của Chính phủ, và Cấp Bằng Việt Nam Y Học Hội :

### Trị bệnh có bảo đảm

*Chuyên trị : Các chứng bệnh nội thương, lao phổi, yếu tim, đau bao tử, suy thận, đau gan.*

*Về phụ nữ : Máu huyết, có thai ụa mửa, đau trắng trẻ tử cung, uống thuốc đồi máu da tươi nhuận, hoặc không sanh sản, cùng các chứng bệnh trẻ em.*

### Phòng chàm mạch

số 88 đường Générale Mercant  
góc Arras bên xe đò Lực Tình S.G.

**Chú ý :** Mỗi chúa nhứt có coi mạch cho toa giúp cho bệnh nhơn nghèo 5 người, không tin tiền đến lấy thẻ trước ngày thứ tư và thứ năm.

còn nói chi đến đám đông dân thường?

Do đó mới có chiến thuật « biền người »: Chết? Bỏ! Mà,

Do đó mới có các « trại tập trung » ở đây, giá trị con người bị hạ thấp hơn cả giá trị một cái đình ốc, một con chuột, một (xin lỗi) một cục phân.

Do đó, mới có thuyết Sùng bái Hành Động (mystique de l'action) vì Hành động là kết quả của Nguồn Bản Năng nhiều hơn là của hai Nguồn Lý Trí và Lương Tâm, nghĩa là liệt con người vào hàng thú vật.

Do đó mới có phương pháp Tuyên truyền ngu dân, đánh nguyên có vào Nguồn Bản Năng (vào cõi Tiềm thức và Vô thức) của con người.

Do đó mới có chính sách làm cho nhân dân trở thành lớp người hoàn toàn cuồng tin, nhầm mắt tuân theo tiếng gọi của Bản Năng.

Như vậy thi,

## ĐỀ KẾT LUẬN

thien ha tuoi hoai :

Với một ý thức hệ đến như thế, liệu Xã Hội Chủ Nghĩa có giải phóng được nhân loại thoát vòng thối nát của Tư bản chủ nghĩa không?

Lịch sử sẽ trả lời bằng thực tế.

H V. P.

KỶ SAU:  
**Sai lạc về thực hành**  
**X. H. G. M.**

## ĐÔNG Y SĨ NGUYỄN MINH TRÚ đáng tin cậy

Một Lương Y trên 30 năm kinh nghiệm với nghề làm thuốc có giấy phép chứng nhận của Chính phủ, và Cấp Bằng Việt Nam Y Học Hội :

### Trị bệnh có bảo đảm

*Chuyên trị : Các chứng bệnh nội thương, lao phổi, yếu tim, đau bao tử, suy thận, đau gan.*

*Về phụ nữ : Máu huyết, có thai ụa mửa, đau trắng trẻ tử cung, uống thuốc đồi máu da tươi nhuận, hoặc không sanh sản, cùng các chứng bệnh trẻ em.*

### Phòng chàm mạch

số 88 đường Générale Mercant  
góc Arras bên xe đò Lực Tình S.G.

**Chú ý :** Mỗi chúa nhứt có coi mạch cho toa giúp cho bệnh nhơn nghèo 5 người, không tin tiền đến lấy thẻ trước ngày thứ tư và thứ năm.

# Cánh Việt đáng yêu

(TIẾP THEO TRANG 48)

« Hôm qua tất nước đầu đình  
Bỗn quên tắm áo trên cánh hoa sen...

Em được cho chúng anh xin,

Hay là em để làm tin trong nhà.

Áo anh rách chỉ đường là,

Vợ con chưa có, mẹ già chưa khâu

Áo anh sứt chỉ đã lâu

Muốn mượn cõi ấy vào khâu cho cùng... »

Vi nếu đình đã là nơi giải quyết đời sống chính trị của dân làng thì đình cũng lại là chốn giải đáp mọi thắc mắc của nỗi lòng nhân dân: Kè dã biết bao khóc mắt đầm say « ghê nén trong đình »? Kè dã biết bao lời thề thốt nghẹn lại hay út lên khi cánh hoa sen hé nở ở trong khu đình trước mái đình làng ?

## Hỏi ai?

Xưa thi thế. Còn nay?

— Nay thi, trải qua mươi năm khói lửa, « mái đình mờ rêu phong kiến » đã ủ ấp biết bao nhiêu « giấc mộng huy hoàng dân chủ » với tiếng trẻ già đánh vần « chữ i, chữ t », với tiếng của chàng trai thời đại hò « Bước đều ! » và thết « Muôn năm ! », với đủ các thứ tiếng giang hồ từ chiêng hò vang lời nguyên rúa của loài người đến bước cuồng vong, với tiếng rít của súng trường, tiếng nắc của súng cối, tiếng khạc của liên thanh, tiếng thở hắt ra của những ai ai là chiến sĩ da trắng, da đen, da vàng, da đỏ...

Làm cho Mái đình Làng rung rung lay chuyền, rồi cùng chung số phận với bao Mái đình làng mà làm bia đỡ đạn, đỡ lưu đạn, đỡ tạc đạn cho biết bao nhiêu trang hào hiệp của dù các mầu da đã có dịp thả hồn phiêu lảng của mình vào bầu không khí âm u của Mái đình làng, cho tâm trí căng thẳng của mình loảng vào cái tịch mịch vô biên của Mái đình làng tẩm ánh trăng suông bên cạnh bụi trúc xinh xinh đang tấu lên bản nhạc đượm mầu cõi mây ngàn...

Nhạc rằng :

« Hôm qua gánh nước đầu đình...

Hôm nay... »

Sóng nõi.

Nhạc ngừng.

Mái đình làng xup đồ.

Bụi trúc xinh xinh vẫn mọc bên đình.

Thì... mai đây... bản nhạc đồ... g quê tất vẫn còn tấu lên câu thơ mai mía của khách thất tình thuộc nòi bắt khuất là nòi Việt Thường...

Mìa rằng :

# Cánh Việt đáng yêu

(TIẾP THEO TRANG 48)

« Bao giờ rau dếp làm đình,  
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta... !

Bao giờ trách đẽ ngọt da,

Sáo đẽ dưới nước thì ta lấy mình ! »

Mái đình.. làng...

Và ngọt caye da...

Và cảnh caye đại...

Ba hình ảnh tượng phản :

Một thi xùm xup tõ giấu ẩn dật tam tối của người dân vùi đầu dưới ách đô hộ của đạo Lão, đạo Phật, đạo Nho.

Một thi vuơn cong các góc cạnh dưới lèn tõ giấu bay bướm, phông tung của người dân cung cõi chống lại bắt cứ sự đẽ nén nào...

Một thi đâm ngang tua túa tõ giấu ngang tàng phá tán của người dân luồn luồn ngang đầu... ngang ngạnh và ngang nhiên đón mọi ngọn gió ngược chiều...

Mái đình làng...

Và ngọt caye da...

Và cảnh caye đại...

Ba hình ảnh vương vương...

# Tôi làm trinh thám

(tiếp theo trang 25)

— Nhurg anh Việt nè... Tôi không hiểu tại sao anh biết tôi bắt con gà ấy.

— Thị anh nhìn lại trên lưng bàn tay mặt của anh xem?

Thằng Tèo sực nhớ ra, thẹn thùng: Trên lưng bàn tay mặt của nó có dấu lồng da rướm máu dâ khô. Tôi bảo:

— Sáng nay tinh cờ thấy tay anh, tôi đã nghĩ cho anh bắt con gà nòi, bị nó « mồ » phải tay. Tôi đã ý xem thấy vết thương trên tay anh có hai khía gần bên nhau đúng là bị gà mồ rồi.

— Nhưng sao anh biết tôi dem bán nó trên tinh và bán cho ông Phó hai?

— Ông... cái đó là nhờ chiếc xe máy anh cõi đó, như tôi đã nói với anh lúc ra đi. Tôi nghĩ anh bắt con gà, nhưng tôi biết anh không ăn thịt, cũng không dám nhốt ở nhà.

Thế thi chắc là phải bán, mà bán trong tinh thi chả biết là con gà của tôi. Phải bán trên tinh. Lên tinh thi chả là đi xe máy, vì đường thi xa mà trời đã chiều hôm rồi. Tôi nghĩ ngay đến chiếc xe của chú anh. Thế là liền đó tôi đến chơi nhà chú anh để xem xét chiếc xe: kẽ lốp xe có dính sạn nhỏ nhõ lắn với đất sét. Sạn nhỏ nhõ chỉ có con đường chính trên tinh là có thõi, còn đất sét thi chỉ ngõ hẽm vào xóm nhà ông Phó Hai mới có. Khi trưa này tôi lên tinh xem thi thấy y như đã đoán và trong xóm có con đường đập đất sét ấy chỉ có một mình Ông Phó Hai là người hay chơi gà đá thôi. Hồi khéo đưa ở ông ta một câu nũa thi biết ông ta eó mua gà đá tối hôm qua. Sau đó, tôi chỉ còn trả về, cố rủ anh đi xem đá « banh » và mọi sự xảy ra như anh đã biết,

— Ôi cha! anh hay quá, thôi từ nay tôi xin chừa.

# NHÀ CHIẾT TỰ HUỲNH MINH

Tác giả Quyền Đời người  
trong nét bút

Mà quý Ngài đã nghe danh tài đoán chữ ký được cả ngàn bức thư của các giới gởi về xem và khôn tặng.

Dám quả quyết nói thẳng cuộc đời, sang hay hèn, thành công hay thất bại.</p

# TUẦN LỄ TRONG NƯỚC

(TIẾP THEO TRANG 4)

4 sinh viên họ sĩ quan trú bị. Toán này gồm 8.000 sinh viên họ sĩ quan trú bị, sẽ nhập ngũ ngày 15-6-54 tại các trường hay trung tâm huấn luyện địa phương.

**Giáo sư Huard trao cho bộ tư lệnh V.M. 2 thông điệp của bộ tư lệnh Pháp**

Giáo sư Huard lên Điện biên Phủ hôm 25-5 đã trao cho các đại biểu của Quân đội V.M. hai bức thông điệp của Bộ Tư lệnh Pháp.

Một bức thông điệp trả lời việc V.M. phản kháng vũ khí máy bay « B. 26 » của Pháp nã liên thanh đêm 23 rạng 24 Mai, xuống một nơi cách D.B.P có 7 cây số, nghĩa là trong phạm vi khu vực đường bắn kính 10 cây số đã được trung lập hóa trong thời gian tan cự thương binh.

Bức thông điệp của Pháp nói rằng hiện bộ tư lệnh Pháp đang điều tra về vụ đó và đã nhau lại cho các phi công nhớ chỉ thị là không được bay trên không phận khu vực trung lập.

Bức thông điệp thứ hai nói rằng đề nghị của Việt Minh sáu chưa lại sân bay cho các phi cơ Dakota có thể lên xuống được, nay có như không cần thiết nữa vì việc tàn cự thường binh bằng máy bay nhỏ đã gần xong. Bộ tư lệnh nói thêm rằng nếu thời tiết xấu, các phi cơ nhỏ và trực thăng không đi lại được giữa Điện Biên Phủ và Luang-Prabang thì bộ tư lệnh sẽ xem xét lại đề nghị của V.M.

**Cô G. de Gallard đã về tới Hanoi tối thứ hai 24-5-54**

Cô Geneviève de Gallard, nữ binh ở Điện biên Phủ đã về tới Hanoi hôm thứ hai 24-5-54 tại phi trường Bạch Mai hồi 8 giờ 20 tối. Cô có vẻ mạnh khoẻ và vui vẻ.

**Phóng viên nhiếp ảnh Mỹ R. Capa trúng mìn thiệt mạng**

Nhà phóng viên nhiếp ảnh danh tiếng Robert Capa chụp ảnh phóng sự cho tạp chí Mỹ « Life » đã bị thiệt mạng ngày 25-5 vì trúng mìn trong vùng Thái Bình.

**Tàn cự quân trú phòng và thường dân Siêm Pang**

Thành phố và đồn Siêm Pang đã tàn cự ngày thứ bảy vừa qua. Quân trú phòng lui về tỉnh lỵ Stung Treng, nằm trên sông Cửu long, cách Nam vang lối 300 cây số.

Viên phát ngôn của bộ tư lệnh tối cao Cao miên quả quyết rằng cuộc rút lui này nằm trong khuôn khổ của cảnh dàn quân mới mẻ của Cao miên. Mấy trận mưa đầu tiên đã làm cho cơ sở phòng thủ Siêm Pang đã trở nên quá sơ sài và cũng không ích gì để quân đội phòng thủ một vùng hoàn toàn hoang vu. Hiện nay người ta chưa biết quân đội Việt Minh đã chiếm đồn Siêm Pang vừa bị bỏ hay chưa.

## Thông cáo của Phật Giáo Hoà Hảo

Trong lúc gần đây, có vài tờ báo đăng tin rằng Trung tướng Trần Văn Soái, Tổng tư lệnh Quân đội P.G.H.H., cùng đoàn tùy tùng đại diện đoàn thể Phật Giáo Hoà Hảo đã lên đường đi hội nghị Genève.

Chúng tôi nhận thấy tin tức ấy hoàn toàn thất thiệt, nên có phật sự hiệu chỉnh lại.

## Công chức ngạch quốc gia đã chính thức lên lương

Đức Quốc trưởng vừa phê chuẩn tại Ba Lê Sắc lệnh số 28 N.V. ngày 8 tháng 5 d.l. 1954 ban hành chế độ mới về lương俸 và phụ cấp, kể từ ngày mồng 1 tháng giêng D.L. 1954, cho toàn thể công chức Việt Nam hay Việt Nam có quốc tịch Pháp các ngạch thường hưu, kè cả ngạch Thành phần và các ngạch Âu.

## Một Thống chế không quân Anh sang Đ.D.

Thống chế không quân Anh, Sir Clifford Sanderson, tư lệnh không lực Anh ở Viễn đông sẽ đáp phi cơ rời khỏi Singapour để đi Hanoi hội đàm với những nhà chức trách quân sự Pháp và Việt nam.

## Thủ tướng Churchill

(tiếp theo trang 45)

minh Trung Mông ký ngày tháng 10-1952.

Hiệp ước Liên minh này có tính cách chống Mạc Tư Khoa hơn là Hoa Thịnh Đốn. Vì đây ông Lamb (hiện thời ở Berne) đã mời ông Isedenbal ngoại trưởng Mông Cổ cũng như ngày nay Chu Ân Lai ở hội nghị Genève chắc chắn ta lấy làm lạ là ngày nay nhiều người ở quần đảo Anh Cát Lợi đã trở thành Mông Cổ, đây là cả một vấn đề chính trị.

Mông Cổ là mạch máu liên lạc giữa Nga Hoa, nên nó đã gây ra một trạng thái căng thẳng giữa Bắc Kinh và Mạc tu khoa.

Vì vậy Mỹ không g่าย được ảnh hưởng ở Mông Cổ và không đặt nổi đại diện ở Ulan Bator kinh đô Mông Cổ.

Đề kết luận vị trí của Anh ở Á châu rất là quan trọng hầu như không xé dịch được.

GUY BESSAC  
(Dimanche Matin 9-5-54)

## 7 ngày Quốc tế

(tiếp theo trang 3)

### Phái đoàn nhân sĩ Pháp tiếp xúc với các đại diện V.M. T.C. Ấn Độ

Một phái đoàn gồm có giáo sĩ Rose, Giáo sư Marcel Ner, cựu Giám đốc Học chánh ở D.D., ông Jean Rous, trong báo « Franc Tireur », và ông J. Manet, trong báo « Jeune République » cùng với một đại diện của Ủy hội điều giải chiến tranh ở Việt Nam đã tới Genève vào sáng hôm thứ hai và đã được các ông Phan Anh, Tổng trưởng kỹ nghệ thương mại Việt Minh, Hoàng Hoa, phát ngôn viên của phái đoàn Trung Hoa và Krishna Menon, cựu đại biểu Ấn Độ tại Liên hiệp quốc tiếp kiến.

Phái đoàn này đã trao cho các nhân vật trên này một kiến nghị yêu cầu ngừng bắn ở D.D. và phản đối mọi cuộc quốc tế hóa chiến tranh.

### Hội Hồng Thập Tự can thiệp để đình chiến ở D.D.

Trong một cuộc phỏng vấn của Friheten bà Amrit Kaur, Tổng trưởng bộ Y tế An Độ kiêm đại biểu tại hội nghị quốc tế Hồng thập tự đang nhóm ở Oslo đã tuyên bố rằng :

« Tôi sẽ cao thiệp trong cuộc thảo luận nghị hoà để đề nghị cho Hội Hồng thập tự yêu cầu một cuộc đình chiến vô điều kiện ở Đông Dương để có thể tái cư các thương binh, như tôi từng đề nghị như thế về vụ Triều Tiên ».

### Phái đoàn Ely báo cáo

Sau khi về đến Pháp, Đại tướng Ely, Salon và Péliessier liên tiếp tiếp xúc với Thủ tướng Lanier để báo cáo về kết quả cuộc hành trình sang Đông Dương của 3 ông.

Thượng hội đồng phòng thủ Pháp nhóm họp để nghe phái đoàn Ely phúc trình công việc

### Thái độ Ai Cập

— Chính phủ Ai Cập vừa bác bỏ đơn của Mỹ yêu cầu Ai Cập cho phép phi cơ Mỹ bay ngang qua lãnh thổ Ai Cập. Các phi cơ ấy sẽ chuyên chở súng ống, đạn dược và binh sĩ sang D. D.

Chính phủ Ai Cập tuyên bố muốn giữ thái độ trung lập trong chiến tranh Đông Dương nên không thể cho phép phi cơ Mỹ chuyên chở quân dụng bay ngang lãnh thổ Ai Cập để sang Đông Dương.

### GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

— Chúng tôi vừa mới nhận được : KHÚC CA THƠ ÁU của Thy Thy Tống Ngọc do nhà xuất bản Cường Thịnh và tác giả gửi tặng.

KHÚC CA THƠ ÁU gồm những bài thơ trữ tình nhí nhảnh bùi ẩn cho các em. Bìa mầu do họa sĩ Phạm Khanh và tác giả trình bày.

Giá bán 15 đồng.

Xin cảm ơn tác giả và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc thân mến.

— TỔ VIỆT KIỀU cơ quan Thông tin nghị luận ra hàng ngày ở Phnom Penh chủ nhiệm Phan Vinh Tòng và chủ bút Hữu Xuân vừa được phép lưu hành về thủ đô V.N. vào ngày thứ ba 24-5-54.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc và chúc bạn đồng nghiệp thành công trên bước đường ngôn luận.

BỜI MỚI

## Giá bão Bời Mới

dài hạn ở Nam Việt  
và Quân nhân  
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng..	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên :  
Ông TRẮC - ANH  
Hộp thư 353 - SAIGON

## Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhứt  
47, rue Canton-Cholon

## NHÀ LÀM NỆM

## LIÊN SƠN

được nhiều thợ chuyên môn  
đảm nhận :

Nệm giường — nệm divan — nệm ghế và  
các thứ niêm kieu mới

Nệm nệm cũ làm lại mới, giá thật rẻ.

Có giá riêng : cho các anh em binh sĩ  
dường đường — học đường — nhà bảo  
sanh và các nhà đóng giường — ô  
xa gửi đến tận nhà.

41 đường Phan thanh Giản (ngã sáu)  
SAIGON



## MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

## Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras-Saigon — Điện thoại số 21.133

Linh đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc  
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh  
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

## Nhà khiêu vũ ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccareo-CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

# TỪ ĐÔNG DƯƠNG



3 thượng tướng Pháp : Salan, Ely, Péliissier sau cuộc hành trình  
ở Đông dương nay đã trở về Pháp



Đây Phủ Lý, vài cuộc khởi công của V. M. đã bắt đầu khai  
diễn vào vùng trên đây



Việc tản cư thương binh ở Điện biên phủ vẫn tiếp tục  
tuy gấp vài điều trở ngại



Cô Geneviève de Galard, được  
Việt Minh phóng thích đã  
trở về Hanoi



## QUA GENÈVE



Trưởng đoàn Việt Minh, ông Phạm Văn  
Đồng ngồi trong chiếc xe Zim của Nga

Ngoại trưởng Béault, sau khi nghe bài  
đàm văn của ngoại trưởng Molotov

Ở Genève Ngoại trưởng V.N. ông Nguyễn  
quốc Định dậy lúc 6 giờ để lo công việc

