

ĐỜI MỚI

SỐ 107

Từ 1 đến 8-4-54

Wasm
AP95
VG
DG4+

Lê Minh

BƯỚC THƯ CHỦ NHIỆM**LÀM THẾ NÀO ?**

Bạn đọc thân mến,

GẦN đây, ty quản lý có nhận được một bức thư của đồng bào ở Pháp ngỏ ý than phiền không thấy bài của chủ nhiệm trên mặt báo, số 103. Lại thêm một mớ thư khác ở trong nước, hỏi chúng tôi làm thế nào gây thực lực quốc gia để giữ cái "thế dân tộc", nghĩa là thực hiện quốc gia dân tộc và bảo vệ độc lập.

Chúng tôi lấy làm vui lòng mà nhận thấy kiều bào ở Pháp theo dõi thời cuộc hiện nay đến tận mạng nước nhà, và xin có lời cảm ơn Ông T... đã không tiếc thì giờ quý báu, viết thư đến nhắc nhở chúng tôi.

Về vấn đề làm thế nào gây thực lực quốc gia, một vấn đề mà chính chúng tôi đặt ra trên báo Đời Mới, lại được bạn Bich Nguyên bàn qua (số 106), thật là một thắc mắc lớn lao của hầu hết những người thời thời, và chân thành ái quốc. Sở dĩ có vấn đề ấy là vì sự thật rõ ràng như mặt nhạt, một sự thật chưa chát, đau đớn; thực ra là chủ quan chúng ta có sức cung như không có. Không có vì thiếu linh hồn. Dù ngày mai này chính nghĩa về với ta, ta cũng sẽ không có cái thể hay không có cái sức làm cho nhân dân nhận ra. Nói như thế không phải là ché đe phái quốc gia, mà nói ra để nhận thức một tình thế éo le. Trước sự bức bách của thời cuộc, thiết tưởng chúng ta cũng nên cố can đảm nhìn nhận khuyết điểm của mình.

Thông thường, người trong xã hội lúc nào cũng ngã theo "gió mạnh", dù biết rằng mạnh chưa át là chính lý hay chính nghĩa. Điều ấy, ta không nên lấy làm lạ. Ta chỉ nên biết rằng trong cái rủi có điều may, và trước sự bức bách ngồi bộ sẽ rõ rệt hơn. Có khó mới có giải quyết.

Điều làm cho chúng ta vui tin là đồng bào ta lúc nào cũng sáng suốt, cũng ái quốc, cũng biết chống ngoại xâm, và luận ngoại xâm với hình thức nào. Với cái chí quả cảm của người mình, thiết tưởng rồi đây thực lực quốc gia sẽ có cơ gây nên. Có đáng lo chăng là thù giờ không chờ đợi ta, và một ngày qua là thêm sự thúc đẩy, mà sức tiến của chúng ta thì không được cái chậm của rùa.

Điều cần nói cho nhau để giác ngộ cho nhau là đại cuộc có thành, có giờ, để lợi ích riêng mới tồn tại. Chính lòng ích kỷ bo bô bảo vệ lợi quyền cá nhân, biết có mình không biết có giỗng nòi và lỗ quốc của một thiểu số người, và chính lòng ham mê quyền lực, là những trở lực lớn cho cái "thế cứu quốc".

Cái thế cứu quốc! Là cái thế bắt buộc ta xóa bỏ cái gì là cá nhân, là tư riêng; bắt buộc ta sáng suốt đặt ta trung chổ ngồi, đúng việc làm. Cái thế cứu quốc bắt buộc ta nhận thức giá trị của hòa bình, hiểu thế nào là hòa bình, bởi vì hòa bình và giá trị, hòa bình sống, hòa bình không có thực thể là nụp mạng cho người, nụp tự do cho chúng chả đạp.

Hòa bình không phải là của từ trên trời rơi xuống cho ta. Nếu ta không tranh thủ hòa bình, không tạo cái thế hòa bình, không qua quyết binh việc hòa bình thực sự, mà chỉ reo hô hòa bình cho ra mặt người cầu hòa với thâm ý cầu an thì không bao giờ ta được hưởng thái bình.

Làm thế nào?

Chỉ có cách "liên hoàn" các nhóm ái quốc chân chính và sáng suốt, ái quốc với óc thực tế, mới gây được thực lực quốc gia để rời tranh thủ cái thực thế hòa bình.

Chúng tôi mong rằng lời nói trên sẽ được truyền đạt xuyên qua các nhà ái quốc trong nước và ngoài nước.

TRẦN VĂN ÂN
cần khai

Để tránh sự mất báo

Chúng tôi có nhận được rất nhiều thư của bạn đọc dài hạn cho hay báo bị mất.

Mất báo, v.v. mất tinh thần, không phải là việc đáng buồn; bởi vì điều ấy chứng rằng có người ham đọc báo.

Nhưng v.v. mất vật chất, điều ấy làm thiệt bạn đọc dài hạn cả nhà báo.

Nhà báo chịu lỗ là việc đã đành, song báo + bồi thường + đến tay bạn đọc quá trễ, làm mất thời gian tánh.

Để tránh điều ấy, chúng tôi đề nghị:

Nơi nào có thể hợp 2, 3 anh em mua một tờ báo, thì nên làm việc ấy.

Nơi nào có bạn Đời Mới sẵn lòng tham gia bồi đắp cơ quan chúng, xin can thiệp với các bạn tổng báo của sở Bưu điện, mời anh em ấy đến nhà mượn báo đọc.

Nhà báo đặc biệt quan tâm đến công cuộc giải báo, không để thiếu sót. Nếu có thất lạc, là thất từ nhà + trạm + nay đến nhà + trạm kia.

Mong được các bạn tiếp xúc với nhà Bưu điện địa phương. Phản chúng tôi thì lo liên lạc với sở Bưu điện Saigon - Cholon.

ĐỜI MỚI**Giá báo Đời Mới****dài hạn**

(cả tiền cước phí)

TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng....	28.00
3 tháng....	84.00
6 tháng....	168.00
1 năm.....	336.00

Bưu phiếu xin đề tên :

Ông TRÀC ANH
Hộp thư 353-SAIGON**SÁCH HỌC SINH****TIẾNG HÁN VIỆT****THÔNG DỤNG**

của THANH NGHỊ

Một quyển Hán Việt từ điển đầy đủ không có in phần hán tự. Những danh từ kinh tế, chính trị... đều có chú tiếng Pháp. Sách dày 550 trang, bìa cứng đẹp, mạ vàng.

Giá phổ thông : 50đ.

Nhà xuất bản THỜI THẾ

**Báo chí thế giới đối với trận đánh B.B. Phủ**

Báo chí Anh đã dành nhiều bài bình luận quan trọng cho trận đánh hiện đang diễn chung quanh Điện Biên Phủ mà phần lớn các nhật báo cho là chủ yếu.

Tờ Daily Telegraph, cơ quan chính của đảng Bảo Thủ, đăng dưới bút hiệu của nhà ký sự quân sự, tướng HG. Martit, một bài lên trang nhất trong đó ông cho rằng trận đánh ở Điện Biên Phủ đã quyết liệt

Mong được các bạn tiếp xúc với nhà Bưu điện địa phương. Phản chúng tôi thì lo liên lạc với sở Bưu điện Saigon - Cholon.

ĐỜI MỚI

Leotard, nghị sĩ hạt Seine, thân phe Cấp Xã, vừa mới đệ đơn hỏi Bộ trưởng bộ nội vụ rằng :

1— Cố phải là trưởng hợp thường lệ khi một tờ báo in tại Pháp có thể đề cao và còn có khích ca tụng một cách quá đáng những thắng lợi tương đối của một đội phương đang nghịch với quân đội Pháp và gây nên cho Pháp nhiều sự tổn thất xương máu.

2— Đầu là những biện pháp của quyền lực công vụ hồi 1939 và 1940 phòng ngừa các báo chí đăng những tin tức bất thuận lợi như thế.

3— Điều đó có thích hợp hay không, một lần mà chỉ là một lần cuối cùng thôi, để kết thúc các cuộc vận động của báo giới có mục đích xâm phạm tinh thần của quốc gia, và có tính chất của một sự bội phản không thể tha thứ được.

**Cuộc thương thuyết Việt Pháp**
vẫn dùng dằng

Ủy ban chính trị của hội nghị Việt Pháp ở Paris chưa tái nhôm được đề xướng cuộc thương thuyết là vì trong phái đoàn Pháp có sự chống đối nhau giữa 2 khuynh hướng Reynaud và Bidault.

Thành thử mọi công việc có liên quan đến cuộc thương thuyết Việt Pháp đều bị đình chỉ chờ phái đoàn Pháp tìm một phương thức thích đáng giải quyết vấn đề liên kết giữa Pháp - Việt Nam.

Tổng thống Eisenhower và các tướng lãnh Mỹ mật
nghị về Đông Dương

Tổng thống Eisenhower đã hội đàm hơn một tiếng đồng hồ với ngoại trưởng Foster Dulles về tình hình ở Đông Dương.

Sau buổi hội đàm này, không có một thông cáo nào được công bố.

Người ta cho biết rằng, ông Charles Wilson tổng trưởng bộ quốc phòng và đô đốc Arthur Radford, chỉ tịch ủy ban các tham mưu trưởng Mỹ cũng có mặt trong buổi hội đàm.

Phu bến tàu Nuru ước định công
không chắt hàng viện trợ cho
Đông Dương

Chính phủ Hoa Kỳ có ý định không để cho cuộc đàm phán của phu bến tàu Nuru Ước làm chậm trễ việc tiếp tế cho Đông Dương. Cuộc đàm phán này đã tiếp diễn từ 8 ngày nay.

Tòa Ngụy giác đã cho phép tướng Calvin de Witt. Tư lệnh hải cảng Nuru Ước được triệu tập một số phu khanh vác để chắt các dụng cụ, vật liệu chờ đi các cảng cừ tại Au châu hay Đông dương.

Nhưng phu khanh vác được chiếu mờ này sẽ được hưởng ngay quy chế công chierce để có thể tránh khỏi mọi sự tranh chấp với tờ chức nghiệp đoàn.

Nam Hán sẽ tham dự hội
nghị Genève

Những nguồn tin thân cận chính phủ loan báo rằng Nam Hán sẽ tham dự hội nghị Genève.

Các nước đua nhau dặn phòng

Đó có nói trú ngụ trong thời kỳ phó hội Genève, Trung Cộng đã yêu cầu dàn hành cho phái đoàn mình 200 phòng và 35 căn trong biệt thự Isla để đặt văn phòng. Chính phủ Bắc Kinh cần có theo các tình báo viên, tướng lãnh Geneva có nhiều khách sạn lớn, đã yêu cầu dàn hành cho mình nguyên cả một cái và còn yêu cầu cho phái đoàn mình được cùng ở trong những khách sạn với phái đoàn Nga sô.

Nga sô yêu cầu 120 phòng và từ 30 tới 40 căn để đặt văn phòng.

Bắc Hán yêu cầu 60 phòng còn Pháp chỉ ước mong được có chừng 40 chỗ. Góp lê phái đoàn Pháp sẽ ở rải rác trong những khách sạn này Bergues, Richmond và Bernina. Còn Mỹ thì đã dàn lấp khách sạn Hôtel du Rhône.

Churchill Phu Nhân
bị đe dọa ám sát

Báo « Manchester Evening News » lại nhận được một bức thư đe dọa ám sát Churchill phu nhân.

Ngoài phong bì người ta nhận thấy có giòng chữ « Ai Nhì Lan sẽ thống nhất mãi » đánh bằng máy chữ. Chiếc tem trên có hình Nữ hoàng Elizabeth II đã bị dán ngược.

Đây là bức thư :

« Kính gửi các Ông.

« Xét vì các Ông điều khiển một tờ báo địa phương chặc các Ông sẽ chú ý muốn được rõ việc này tức là Churchill phu nhân sẽ bị ám sát trước cuối tháng sau tới.

« Kính chào Ông.

« Tự do cho Ai Nhì Lan.

Thống nhất Ai Nhì Lan là mục đích của chúng tôi ».

THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TÔI

Nếu Pháp có thực ý
giao hồi độc lập
cho Việt Nam?

HAI tuần nay, phái đoàn của Chánh phủ Büro Lộc đang thương thuyết với Chánh phủ Pháp để hoàn thành nền độc lập của Việt Nam. Cuộc thương thuyết lại đình trệ, vì lẽ rằng Phái đoàn Việt Nam đòi ký hai hiệp ước phân biệt : độc lập và liên kết với Pháp.

Người ta ngờ rằng chánh phủ Pháp có những mưu toan gì khác, và lý do của Pháp đưa ra chỉ là cái cớ mà thôi.

Chúng tôi là hội viên Hội nghị toàn quốc, mặc dầu không tán thành cách chọn nhân viên Phái đoàn Việt Nam, nhưng lúc nào cũng đề đến tiền đồ nước nhà, và luôn luôn bình vực lập trường của H.N.T.Q. là ký hai hiệp ước, thay vì nếu chỉ ký một hiệp ước thì ngoại bang có thể hiểu rằng « vô L.H.P. » là điều kiện để được độc lập. Chúng tôi chủ trương liên lập nghĩa là cùng độc lập như nước Pháp, để rồi bắt tay nhau một cách tự do và bình đẳng.

Vì các lẽ ấy, chúng tôi không tán thành thái độ của chánh phủ Pháp và ủng hộ lập trường của Phái đoàn Việt Nam, mặc dầu (xin nhắc lại) không tán thành cách chọn lựa nhân viên Phái đoàn.

Vô hình chung Phái đoàn đã theo lập trường của H.N.T.Q. mà không nói ra. Lập trường H.N.T.Q. phản chiếu ý chính của nhân dân, thế nên không thể bỏ qua được.

Hội Nghị từ cương sáp triệu tập ở Genève để xét vấn đề Việt Nam. Trước ngày khai Hội, Việt Nam cần có cái « vốn » đầy đủ, nghĩa là phải có cái « thế độc lập », và Pháp cần làm cho mình hiền chánh sách đối Việt Nam của mình.

Pháp không thể viễn lè « phái đoàn V.N. không đại diện » mà diễn trì kỷ niệm ước độc lập, vì là độc lập là độc lập dân tộc, chứ không phải của riêng tư. Xuyên qua Phái đoàn V.N., Pháp giao trả độc lập là trả cho dân tộc V.N. chứ không phải trả cho phái đoàn.

Có như thế Pháp mới ra mặt cường quốc có chủ trương không mờ ám. Có như thế Việt Nam mới có thể cùng cố nội bộ để mà ứng phó cuộc thế.

Còn chờ đợi gì nữa mà không có thái độ rõ rệt ?

TRẦN VĂN ÂN



Đã đến lúc cần nói trắng ra chưa ?

THỰC LỰC VÀ VÂY CÁNH

I.— NỘI CHÍNH

MỘT nước muốn được độc lập thực sự thì dân nước đó phải có đại diện — tức là chính phủ — nắm nỗi được CHỦ QUYỀN.

Muốn nắm nỗi chủ quyền thi điều kiện đầu tiên, không có không xong, là THỰC LỰC.

Thực lực của một quốc gia — hay của một chính phủ cũng thế — ngay cả ở điểm : vận dụng được triệt để năng lực của nhân dân, về ba mặt nhân lực, tài lực và vật lực, nghĩa là về sức người, sức của cải, sức nguyên liệu.

Mà muốn vận dụng nỗi nhân dân thi trước hết là phải được lòng dân nghĩa là chính phủ phải có uy tín — tức là có uy quyền và có tin nhiệm.

Muốn có uy tín thi chính phủ phải lo sao cho DÂN QUYỀN ĐƯỢC HỌP LÝ, DÂN TRÍ ĐƯỢC TỰ DO, DÂN SINH ĐƯỢC NO ẤM, nghĩa là làm sao cho đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được phát triển trên hai nguyên tắc : công bình và dân chủ ; nói cho thật thi chính phủ phải bảo đảm được đời sống đầy đủ cho nhân dân.

Muốn bảo đảm được đời sống đầy đủ cho nhân dân thi phải có một guồng máy cai trị liêm chính, một bộ đội hùng hậu và một tổ chức kinh tế sản xuất lành mạnh, nghĩa là cơ quan hành chính, quân đội và kinh tế phải được tổ chức chu đáo và do nhân dân đốc thúc, kiểm soát.

Muốn cho nhân dân kiểm soát và đôn đốc được guồng máy quản, dân, chính thi chính phủ phải xuất thân từ nhân dân ra, biết rõ hoài vọng và định hướng của nhân dân.

Quả vậy. Thủ hồi xem nếu không có cuộn phản hóa lực lượng quốc tế thi đến kiếp nào ta mới được độc lập ? một bộ máy hành chánh, tuy còn có nhiều kẽ hở xộc xệch và lỏng lẻo, nhưng sau khi được chỉnh đốn lại sẽ có cơ tự chủ hơn bao giờ hết, và hệ thống kinh tế tài chánh dần dần cũng lọt về tay ta điều khiển, khai thác. Nên có thể dứt khoát mà nhận rằng : hễ tổ chức nội chính cho có quy củ thi vệc ngoại vien ta sẽ nắm được phần lợi chắc chắn cho ta.

Rút lại, muốn có thực lực thi chính quyền phải phản chiếu ý chí của

HÀ VIỆT PHƯƠNG viết

nhân dân, để thực hiện nguyện vọng của nhân dân, dưới quyền dân đốc của nhân dân.

Có thể, chỉ có thể thi mới mong nắm giữ nỗi chủ quyền, nghĩa là mới độc lập thực sự và hoàn toàn.

Còn nói khác thế thi chỉ là nói quanh thời bô là về nội chính để gây thực lực quốc gia.

II.— Ngoại giao

THỰC tại nước mình dẫn toàn dân vào một trạng thái chia xé ; một nửa ngã về phe Nga Hoa, một nửa ngã về phe Pháp Mỹ.

Nhìn gần thi phải rùng mình sờn gáy khi nghĩ tới

song thủ binh tĩnh mà ngó vào tương lai thi ta cũng phải tự nhủ rằng : một khi gây nỗi thực lực quốc gia rồi thi sự ngoại vien kia quả là có lợi cho ta nhiều lắm.

Nói vậy là để chủ trương rằng : ta nên và ta phải tìm vây cánh ở những nước nào giúp được cho ta tăng cường quân đội và phát triển kinh tế, trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ và khai thác nguyên liệu.

Trên trường ngoại giao, tất nhiên là ta không cầu nệ, riêng về mặt vien trợ cho ta, một khi ta nắm vững tinh hình nội bộ và nắm vững tự do hành động của ta.

Rút lại thi vẫn là vấn đề THỰC LỰC NỘI BỘ. Vì có thực lực thi mới mong giữ được chặt chẽ cả hai mặt nội trị và ngoại giao.

VỚI THỜI GIAN

Hai kiến nghị của Hội nghị toàn quốc, tháng 10 năm 1953, đều được các nhóm tranh đấu, các nhà ái quốc, các nhân sĩ cả và dân chúng nhìn nhận là phát biểu đầy đủ ý nguyện của nhân dân.

Chính phái đoàn thương thuyết Việt Nam cũng gián tiếp nhìn nhận.

Như vậy là về mặt tinh thần Hội nghị toàn quốc đã thu hoạch được thắng lợi cho đồng bào. Dù là ngày nay, hội nghị ấy không còn và những nhà lãnh đạo hội nghị đứng ngoài vòng hoạt động chính thức, dư âm của hội nghị toàn quốc vẫn còn. Dư âm còn thi ảnh hưởng có.Ảnh hưởng có thi sự thắng lợi cụ thể sẽ có.



Từ hoạt động đến phản động

BẠN là người tranh đấu. Bạn không là gì với danh từ hoạt động và phản động. Hắn Bạn muốn hoạt động, đang hoạt động, và lấy hoạt động làm thích ý.

Bạn rất sợ hoạt động của Bạn biến thành phản động. Vì Bạn dù hiểu rằng từ hoạt động bước sang phản động chỉ có một bước ngắn. Bạn sợ người Bạn dám ra phản động, vì lẽ rằng phản động là chống trả lại chủ nghĩa của Bạn, chống cả đường lối mà đồng chí của Bạn hiệp với Bạn đã vạch ra.

Thông thường, có người phản động mà không hay minh phản động, vẫn cho rằng mình hoạt động. Tôi xin vạch ra một « ca », để Bạn soi xét.

Anh A là người thích hoạt động ; lâm khi bức tức vì không được hoạt động, nhất là trong lúc anh không nhận ra cái lối hoạt động kín đáo. Anh biết rằng chủ nghĩa của Anh nhằm về công lý xã hội và phúc lợi đồng bào. Anh không phân biệt nguyên tắc với phương pháp, không rõ đâu là chiến lược và thế nào là chiến thuật ; không nhận thức có thứ chiến thuật đưa Anh tới chỗ phản động, để rồi phản bội.

Anh A áp dụng chiến thuật « lấy phương tiện » để trả lại chủ nghĩa. Giả sử Anh A chủ trương « độc lập quốc gia và thống nhất dân tộc ». Con đường tiến thủ riêng của Anh bị bế tắc. Anh cần có phương tiện mới. Có người giúp Anh phương tiện với điều kiện là phải ứng chịu « tự do địa phương » (liberté régionale), bạn đọc để ý sẽ có danh từ chánh trị này xuất hiện với biến chuyển của thời cuộc và « độc lập trong một khuôn khổ ».

Anh A liền đưa ra chiến thuật mới, không ngờ rằng Anh di con đường phản động. Nhưng Anh còn hậu thuẫn do « ngoại thê » giúp nên, không ai cho rằng Anh phản động cả. Thế mà « ngoại thê » chỉ dùng chiến thuật giao đoạn với Anh: Rồi đây Giao đoạn sẽ qua ; chiến thuật ấy sẽ rời, Anh A sẽ là người phản động rõ rệt, mặc dầu lòng Anh không bao giờ nghĩ phản động, chỉ Anh bao giờ cũng là chí « độc lập và thống nhất ».

Thế nên, Bạn phải thận trọng, đừng để cho hoạt động biến ra phản động.

BẮT HỦ



TẠI ĐIỆN ĐỒNG HỒ, thi đua với kim đồng hồ dưới đồng hồ

BÁ ĐƯƠNG tôi đâu phải là người tầm thường ! Mỗi tuần có ít vạn người đọc tôi kia mà. Thế nên tôi hánh điện lẩm. Tôi quý bài của tôi lắm.

Báo sẽ lên khuôn. Xếp thợ hỏi bài. Tôi nhún giờ. Bảy giờ tôi thi đua với kim đồng hồ, vì trong nưa tiếng tôi phải giao bài. Mà bài của tôi phải là thứ bài đặc sắc (đều không đặc sắc cũng đặc chung).

Kim đồng hồ chạy, một chữ, hai chữ, ba chữ. Tôi chưa có đề tài ; giấy tôi còn trắng. Cái phút mà tôi chọn ra đề tài là cái phút quí báu nhất trong ngày.

Tôi chọn xong cái « tú ». Cái tú đồng hồ.

Tôi chợt nhớ « điện đồng hồ », nhớ cuộc thảo luận Việt Pháp dưới đồng hồ, xung quanh tấm thảm xanh. Tôi có cả một câu chuyện.

Câu chuyện này rất ngắn, vì giá trị của nó gồm vào một phút đồng hồ. Thì đây :

— Năm 1946, bao nhiêu rắc rối Việt Pháp có đọng lại trong phút ký hiệp định 6-3.

— Cũng năm 1946, bao nhiêu cái rắc rối mới giữa Việt và Pháp để ra trong phút Ông Hồ và Đô đốc D'Argenlieu hôn nhau.

— Năm 1949 cuộc điện đài chiếu cũng trong phút ký hiệp ước 8-3.

— Năm 1950 bao nhiêu cái lối thoi Việt Pháp dồn trong phút ký hiệp định Pau, nhìn nhau chế độ bộ tư (Pháp, Miền, Lào, Việt).

Đến năm 1953, cũng trong phút Thủ tướng Laniel tuyên bố ý định hoàn thành nền độc lập của Việt Nam ngày 3-7, mà bang giao Việt Pháp có bộ mặt mới.

Qua năm nay, 1954, cái bộ mặt mới của nền bang giao Việt Pháp sắp có màu sắc rõ rệt. Nhưng nó bị « phong ba » tấp vào rất mạnh. Phái đoàn Việt cố tranh thủ thời gian. Phái đoàn Pháp cố nắm giữ yếu tố thời gian. Một bên thúc đẩy, một bên « dùn thẳng » như cao su,

Bá Đương tôi nghiêm ra cái lẽ sau này : Giờ qua giờ. Ngày theo ngày, Tháng tiếp tháng. Năm đuổi năm. Có thể tháng với năm trôi đi một cách liên miên, không ai để ý. Có phút cũ một dân tộc để ý. Có phút cũ nhân loại thời thôé trong mong ; phút ấy là phút chấm dứt đại chiến thế giới ; phút ấy là phút lịch sử.

Thì ra, có người sống cả một đời không bằng kẻ khác sống một phút ; có khi trong một phút ta sống rất đầy đủ. Cho nên con người thời thời cổ tìm phút sống lịch sử.

Bài tôi tôi đây cũng đầy đủ lịch sử. Xin giao cho xếp thơ.

20-3-54

Truong ba bieu

Helvetica



Máy-May Suisse "Helvetica"

TỔNG PHÁT HÀNH INDO COMPTOIRS . SAIGON

Bảo tồn đơn vị tổ quốc có di ngược trào lưu tiến hóa chăng ?

BẢO rằng người Việt chúng ta phải bảo tồn đơn vị quốc gia dân tộc, không khỏi có người cho rằng chúng ta di ngược trào lưu tiến hóa. Chúng tôi tin quyết rằng không. Cái « không » này tuyệt đối là không phải cái « không » suông, hay cái « không » tinh cảm.

Vì những lẽ sau đây :

— Thắng người Việt Nam đứng chung với thắng người Án, Hoa hay Pháp phải là thắng người phần tử của một tổ chức gọi là quốc gia dân tộc, mới có thể tiến kịp hay hiệp lực với chúng. Thắng người Việt Nam không có đoàn thể là thắng người vô tổ chức dù có với tư cách cá nhân đi nữa tổ chức thắng người cũng không dày đủ; trong trường hợp ấy thắng người Việt Nam không đủ tư cách làm con người bình đẳng, dễ rỗi bị bóc lột hoặc bị đàn áp.

— Mặc dầu thế giới tiến dần tới đơn vị kinh tế, nhưng chưa thể có đơn vị chính trị thế giới, bởi vì trên quả địa cầu còn lâm biền, lâm núi, lâm phong tục khác nhau, tuy rằng phương tiện giao thông rất tiến bộ, nhưng chưa đủ làm cho nhân dân xứ này trà trộn với nhau dân xứ khác một cách đại qui mô và dễ dàng.

— Với sự mở mang ngành phi cơ dân sự với sự kinh doanh lan rộng nước này sang nước nọ, loài người có thể tiến dần tới sự tương quan liên lập mật thiết hơn, và sự liên lập này tiếp cận hình thức liên bang thế giới, chờ không thể dồn các dân tộc lại làm một nhân tộc có một tổ quốc một.

— Tuyệt đối không thể đem nhiều giống người nhồi lại như nhồi bột để làm ra một giống người mới duy nhất.

— Vẫn biết rằng loài người tiến tới thế giới đại đồng, nhưng phải còn lầm giai đoạn; và đại đồng không có nghĩa là nhút chủng tộc.

Quốc gia dân tộc Việt Nam mới phải được xây dựng trên công lý.

Tổ quốc Việt Nam của chúng ta từ đây không thể còn là thứ tổ quốc phong kiến, dành riêng cho một hang người hưởng thụ mà khôi cản áo. Không thể còn, bởi vì các tầng lớp dân chúng đã giác ngộ, và nhận thức rằng các yếu tố như « thô địa », « nhân dân », « chủ quyền » hợp với

TRÊN CON ĐƯỜNG DÀI ĐẶT LẠI VĂN ĐỀ

TỔ QUỐC VIỆT NAM LÀ SỰ NGHIỆP CHUNG của toàn thể dân tộc Việt

TRẦN VĂN ÂN viết

nhiều yếu tố khác kết thành tổ quốc là sự nghiệp chung của các tầng lớp nhân dân sống trên « thô địa » ấy, cùng có một nguồn lịch sử và Văn hóa chung.

Tổ quốc đã là của chúng thi tất cả các tầng lớp nhân dân đều cùng chung nghĩa vụ và quyền lợi. Nghĩa vụ chung là xây dựng nền thịnh vượng tổ quốc cả về hai mặt vật chất và tinh thần; quyền lợi chung là đồng đều hưởng thụ thịnh vượng cả về hai mặt vật chất và tinh thần.

Cái trực chính để xây dựng tổ quốc Việt Nam gồm có cần lao tay chân và trí thức

Để xây dựng một quốc gia dân tộc mới, cần có sự góp sức mật thiết của các tầng lớp nhân dân. Sau 8 năm chiến tranh vết thương của quê hương kè ra cũng nặng lắm. Không thể chịu đựng giai cấp đấu tranh trong nước, sau khi nền độc lập phục hồi, vì một lẽ giản dị là giai cấp tư sản kề như không còn. Vẫn biết rằng có một số nhà giàu mới, mọc ra với chiến tranh, nhưng số người này chưa thành hẳn một giai cấp có tổ chức. Thêm nữa là phải xem xét lại cách lập nghiệp của đám người ấy trong thời chiến tranh và cần có sự sắp đặt lại.

Trong hoàn cảnh nước ta, thiết tuồng nền chủ trương nâng đỡ giai cấp cần lao (tay chân và trí thức); giai cấp này phải được dãi ngộ như là cái trực chính của dân tộc.

Để tránh những bất bình đẳng xã hội của chế độ tư bản, nước Việt Nam mới phải được xây dựng trên công lý xã hội, với một chính sách « tư hữu có hạn định ». Chính sách này có thể tạm gọi là « điều hòa tư sản ».

Về mặt chính trị lẽ cổ nhiên là không tránh được sự áp dụng nguyên tắc « của dân, vì dân, do dân ». Tuy nhiên, phải xét tính tình người mình

dè tìm ra một chánh trị dân chủ thích đương và có hiệu quả, bắt tất phải chép y chánh trị dân chủ đại nghị của Âu châu đang biến hủ, và có thể đưa tới tình trạng xã hội bất ổn gần như vô chủ. Và điều cần nữa là phải tạo những điều kiện thuận lợi cho sự áp dụng chánh trị dân chủ: không vi danh từ dân chủ hay hình thức dân chủ, mà cần có thực tại và tinh thần dân chủ.

Trên đây chỉ là những nguyên tắc chánh. Mọi vấn đề đều cần nghiên cứu kỹ càng để tìm ra những biện pháp hợp với tình thế nước nhà và hợp với tinh tinh của dân tộc ta.

Có điều chắc chắn là dân tộc Việt nam rồi đây phải làm việc gấp mấy lần nhiều hơn mới theo kịp những dân tộc đã độc lập từ trước. Ngoài ra những trách nhiệm do chủ quyền nội bộ bắt buộc phải đảm đương, nước Việt nam độc lập còn phải gánh phan trách nhiệm quốc tế.

Tinh thế giúp cho ta « đốt » giải đoạn, thi tại sao ta không đốt phút đi? Tại sao nước khác có thể thực thi chánh trị theo chủ nghĩa xã hội trong một nước với những điều kiện không thuận lợi bằng ở nước ta, mà ta lại không làm?

Trong lúc ta có thể xóa bỏ dễ dàng hàng án bám xã hội, và làm cho các tầng lớp nhân dân đều làm việc, đều phải lo sản xuất, thi tại sao ta không tiến hành như thế ấy? Sự cố gắng của dân tộc, và sự làm việc đồng đều của nhân dân, sẽ đưa nước nhà tới mức thịnh vượng. Cách tổ chức quốc gia và xã hội có thể tránh sự người bóc lột người. Miếng bột ta có trong tay có thể coi như là bột mới, thi tội gì ta nắn theo kiểu lỗi thời. Nếu nội bộ Việt Nam phải gánh vác cái nạn giai cấp đấu tranh thi sức xây dựng tổ quốc sẽ bị kém sút rất nhiều. Mà phàm chủ trương giai cấp đấu tranh thi ít ra phải có một giai cấp tư sản đáng kể.

Nếu ta cố tạo ra một cuộc chống báng giai cấp trong cảnh không cần thiết là ta sẽ đi lùi. Về mặt tổ chức xã hội và kinh tế, ta rất có thể đặt ngay cơ sở mới, bắt tất phải học đòi ai cho lỗi thời.

Nhận ra lý do bắt buộc ta bảo tồn đơn vị tổ quốc, thi phận sự của ta là phải phụng sự tổ quốc mà ta coi như là sự nghiệp chung của toàn dân Việt Nam.

KỶ SAU :
Tim lối dung hợp nước mình với nước khác để mưu đồ hòa bình chung

Đại túu lầu
SOAIKINHLAM

446, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RÁI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIẾU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lẩu bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM

446 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

ĐÃ CÓ BÁN
NGƯỜI CHỒNG
HOÀN TOÀN

tiêu thuyết tâm lý và xã hội

Của Lê văn Trương

Tác phẩm thứ hai trong tập

CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC

Quyển sách thứ nhất của nhà

xuất bản Lê văn Trương

30b Phố Nguyễn Trung Trực

(cạnh hàng Than) Hanoi

Đại lý độc quyền
Nam Việt—Caomien—Lào

YIÈM YIÈM thư trang
113-115 Kitchener-Saigon

ĐỜI MỚI số 107

ĐỌC KHÁP CÁC BÁO NGOẠI QUỐC

Một thử thuốc thần nghiệm chống bệnh giang mai

Hội nghị y học quốc tế vẫn nhớ ơn hai bác sĩ Đức Paul Ehrlich và Emil Von Behring tìm ra một phương pháp chữa bệnh giang mai.

Vừa rồi trong cuộc hội nghị, bác sĩ Hosoya Soya ở đại học Tokyo đưa ra thí nghiệm một thử thuốc mới lấy tên là « Trichomycine » hình như hiệu nghiệm hơn cả thuốc Penicilline nhất là để dùng chữa bệnh giang mai.

Chuyện lạ : gãy răng nhung lại được ngọc.

Ông S. Hamon, ở Caen, đã gãy một cái răng khi ông cắn vào một con sò.

Nhưng sự mất răng của ông được đèn bồi một cách quá xứng đáng, vì ông đã gãy mất một cái răng khi ông cắn vào viên ngọc của con sò đó, một viên ngọc cực kỳ trong đẹp — to bằng hạt đậu.

Một nhà chuyên môn làm nêu trang công nhận rằng đó là một viên ngọc « thực ».

Dân Nga ham đọc tác phẩm của Victor Hugo

Năm 1953, các nhà xuất bản Nga cho in một số rất nhiều tác giả ở Pháp. Trọn bộ của nhà đại văn hào Balzac gồm 15 cuốn (7 cuốn sẽ in xong trong năm 1954).

Trọn bộ của đại văn hào Victor Hugo gồm 15 cuốn chỉ bán trong 3 ngày thì hết mặc dù đã xuất bản ở Nga đến 150 lần.

Nhiều tác phẩm khác cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng như cuốn « Tristan et Yseult » ra tiếng Géorgie, « 80.000 lieues sous les mers » ra tiếng Kinguir, « Les trois mousquetaires » ra tiếng Arménie và tiếng Moldavie, « L'île des pingouins » của Anatole France ra tiếng Lettie.

(Etudes Soviétiques Paris)

Vì một buổi đấu quyền anh 8.000 khán giả đánh nhau

Ở Ấn Độ, vì một trận đấu quyền, khán giả chia phe, mỗi phe ủng hộ một người. Việc xảy ra ở tiều bang Bihar. Kết quả :



Người thủ thành sợ nắng

hơn 8.000 người đem nhau ra phố đánh nhau một cách kinh liệt bằng gậy tre : 8 người chết, hơn 50 người bị thương. Còn nhiều trẻ con ngồi trên thành cầu bị rơi xuống sông và bị cuốn đi.

Máy vô tuyến điện trên mủ cát-kết



Trên mủ cát-kết của người lính Mỹ này có gắn một máy phát thanh chỉ cần năng 140 giờ ram. Nhờ máy nên viên cảnh binh có thể liên lạc dễ dàng với những bốt cảnh sát lân cận.

Một kỹ sư Pháp muốn những tàu thủy cung cấp mau bằng ô tô.

Tốc lực các tàu lớn hiện nay trước chừng là 4-5 cây số một giờ. Những chiếc tàu của ngày mai sẽ vượt trên nước từ 150 cây số một giờ mà vẫn tiêu thụ số than như những chiếc tàu hiện nay.

Ông André Lenoir, một kỹ sư Pháp quyết định hành động sáng chế cách mạnh ấy.

Muốn cho tầu đi lanh, từ trước đến nay chỉ có hai cách :

— Nơi rộng đường kính của chong chóng.
— Làm sức quay chong chóng lanh thêm.

Nhưng hai cách ấy cũng gặp trở lực.

— Chong chóng lớn hay nhỏ tùy thuộc ở thân hình chiếc tàu.

— Nếu chong chóng quay quá lanh có thể làm nghẹng hay lật chiếc tàu.

Sáng kiến của Lenoir là cho thêm nhiều chong chóng nhỏ như vậy số chong chóng sẽ tăng nhiều hơn. Thường có hai hoặc bốn chong chóng đặt sau tàu, Lenoir đề nghị sẽ đặt hàng trăm chong chóng nhỏ theo dọc vòi tàu. Theo chương trình của Lenoir đường kính của mỗi chong chóng là 30 hoặc 40 phân. Mỗi chong chóng đều có gắn máy điện. Lên cạn tàu giống như một con rết. Lenoir đặt tên là « sâu biển ».

Về mặt chuyên môn, thực hành của Lenoir không khó khăn mấy. Áp dụng theo sáng chế của Lenoir những chiếc tàu với tốc lực 30 cây số có thể lên đến 60 cây số một giờ. Nếu những chiếc tàu ngày mai thay đổi hình thù

thì tốc lực có thể lên đến 150 cây số một giờ

sự thay đổi ấy ở chỗ không phải cắt nước mà lại lướt ở trên mặt nước.

(Deutsche Zeitung, Stuttgart, Science et vie Paris)

Cây cối ngày mai sẽ do xạ tuyển nguyên tử nuôi.

Ông Leslie Carr, chủ tịch một cơ quan tìm tòi về lâm sản đã tuyên bố trước một số đồng thính giả cây cối ngày mai sẽ duyên giang (ở Tàu, Ấn, Ba tư, P, Mỹ) Chứng cứ :

ng sản phát đạt phi thường cần thị trường tiêu thụ rộng hơn c. Biên thùy các bộ lạc, các thái của chế độ phong kiến phản

Đoàn đường Dijon Beaune trên con đường từ Paris đi Địa trung Hải, hiện người đang chờ thử một đầu máy chạy bằng điện với sức mạnh là 45.000 mã lực. Đoàn tàu chỉ gồm ba chiếc toa và đã vượt một tốc lực 185 cây số trong một giờ.

Một phái đoàn người Áo nhất quyết đi tìm người tuyết

Một toán gồm 8 người Áo sẽ khởi hành ngày 28 tháng 3 về hướng Népal mà họ dự định sẽ vượt 3 ngọn núi trong dãy Hi Mã Lạp Sơn cao đến 7.000 thước.

Ngoài công việc dựng một bản đồ rõ ràng về phía Tày Bác Népal, phái đoàn cố tìm bí mật về con người tuyết :

Muốn làm cho người gãy bớt Ali Khan tắm điện

Vừa đến ngôi lâu dài « chân trời » Cannes, ông hoàng Ali Khan tuyên bố :

— Đã phi cơ mài nén làm cho tôi nặng thêm 2 kilô bây giờ tôi phải tắm điện để

Từ lúc ông đến nghỉ ở đây, hàng ngày

ông lại nhận được điện thoại khẩn

giới đánh tới :

— Ngài nghĩ rằng chúng nào ngại

cưới cô đào Gene Tierney ?

— Ô ! Tôi không thể trả lời được cô

hồi ấy. Gene Tierney là một người bạn già

Zarathoustra) nêu lên thuyết

tôi rất yêu, tôi rất vui thích được gặp

CN và AC để phản hắc bạch giữa

tôi nhưng bây giờ theo chương trình

để hành phần-lành mạnh (phê lương

định không biết là tôi có sang Mỹ

hồi triết) và các thành phần tôi lối

quý tộc thống trị) rồi chủ trương

Rồi ông hoàng lại lo tắm điện để

tìm dấu hiệu của văn hóa ;

— Ở Án, hai môn phái Gi-na và

ca, cả hai xuất thân từ giai tầng

, đế cao tinh thần TÙ BI, DIỆT-

và cũng nêu lên thuyết Thiện

Ác, để cảnh tỉnh chúng nhân

cấp bị tri) nỗi lên tranh đấu với

áp thống trị Bà la môn ;

— Ở Ai, môn phái Mô-y (Moise),

thần từ phe bị tri của giống Do

đang bị Ai đô hộ, nỗi lên dem

ăng lực văn hóa tạo ra mọi luật

cả mày mặt pháp lý, đạo lý, triết

è chống đối lại phe thống trị

hượng quốc, hòng dựng nền xã

Do Thái mới, bằng nền nhân bản

dựa trên CÔNG LÝ và TỰ DO —

hồi đó.

Một lối giao tiền

ĐỜI MỚI số 107

kinh tế phá ngon Văn hóa

HÀ VIỆT PHƯƠNG

Nhân bản Cứu Thế

NHÂN BẢN PHONG KIẾN

Ở Trung Hoa, các môn Phái của Lắc-tử, Không-tử, Tuân-tử, Hứa Hành, Mô-Địch cùng nhau nêu lên các thuyết lấy ĐỨC (đạo Lão), lấy NHÂN (đạo Không) lấy PHÁP-LUẬT (thuyết của Tuân Tử và Lý Tử), lấy CÔNG LÝ (thuyết của Hứa Hành), lấy KIÈM Ái, HÒA BÌNH.. để cảm hóa chúng nhân nỗi lên chống cường quyền, áp chế.

Rút lại thì, trước cảnh cuồng loạn của tờ chúc xã hội phong kiến phản quyền hồi sa đọa đó, cả một phong trào nhân bản mới đã vùng dậy, lôi cuốn nhân dân chối lén chống lại chế độ cũ để đem lợi khi văn hóa ra khai thông cho nền DÂN SINH làm bước bẻ tắc nghĩa là đem sức mạnh của DÂN TRÍ để thiết lập nền DÂN QUYỀN mới, hòng cải thiện cho nền NHÂN SINH phát triển kịp với đà bạt tiến của kỹ thuật đồ sộ :

Ngọn văn hóa phản ứng lại gốc kinh tế vậy.

Tất nhiên là phải có sô sát, đỗ vở: chế độ cũ cưỡng lại chế độ mới. Chiến tranh bùng nổ. Loạn ly. Loạn lạc. Cuộc nhiễu nhương của một cao trào tranh đấu, ở Tàu được gọi là : Xuân Thu chiến quốc liên miên kéo dài ra hàng mấy thế kỷ liền trong khắp các lò văn minh duyên giang.

Chém và giết.

Để dựng một trật tự mới — tức là nền nhân bản mới — ở trên xương

trắng máu đào của triệu triệu sinh



linh, thêu dệt lên bết bao nhiêu thiên anh hùng ca và bao nhiêu trang sử ký (ở trong lãnh vực Văn hóa), đồng thời cũng xây dựng được biết bao nhiêu vương quốc, dưới nhãn hiệu PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (ở trong lãnh vực chính trị, xã hội).

Mặc dầu muôn vàn lực lượng hủ lậu phản động chòm giật cản đường mà bánh xe tiến hóa cũng cứ vững lăn, nghiên nát tất thảy những biên cương chính trị, những biên giới tinh cảm để cho phép các tay vương bá đương thời thu gọn mọi chư hầu về một mối, để mà thiết định « đế triều » ở Ba Tư, với đại đế Sy-ruyt rồi sau với A-lihc-son ; ở Án, với đại đế A-duc, ở Ai với Cam-by rồi sau với A-lịch-son, ở Trung Hoa với Tân Thủy Hoàng, với Lưu Bá Công ; và từ Ai cập Ba Tư tảo sang Hy Lạp, La Mã, Do Thái, Ả Rập... gây lên mấy chủ nghĩa chính thống của phái TRIỆT GIA Hy lạp, phái PHÁP GIA La Mã, phái ĐẠI THỦA PHẬT GIÁO ở Án phái BÀI HỎA ở Ba, phái TOÁN GIA ở Ai, phái CƠ ĐỐC ở Do Thái, phái HỘ HỒI ở Ả Rập, v... v... định ra được rường mới cho nền thượng tảng kiến thiết (tức là văn hóa) hướng dẫn nỗi hoạt động của nền hạ tầng cơ sở (tức là kinh tế) của giai đoạn nông nghiệp, dẫn loài người vào thời văn minh duyên hải (civilisation thalassique), kéo dài từ T. K. I đến T. K. XVI sau kỷ nguyên, ở trong các khoảng không gian mênh mông, được gọi là đế triều : đế triều Hy La, đế triều Hồi Án, đế triều Trung Hoa, dựng lên nền NHÂN BẢN PHONG KIẾN.

Xem đó thấy rõ rằng :

Một là về mặt địa lý, nền Nhân bản phong kiến đã đủ sức phá bỏ mọi biên giới thái ấp, vương quốc (tức là các lãnh thổ của chư hầu, sứ quân) để liên kết lại thành đế triều ; Hai là về mặt lịch sử, nền Nhân bản phong kiến đã phản định rõ rệt được tinh chất của các dân tộc, bản sắc của các quốc gia, được lộ bặt ra ở trong mọi cuộc tra trộn chính trị và quân sự.

Sau hết và kết cục,

Về mặt tiến hóa nhân loại

nền nhân bản phong kiến đã, do mọi cơn đảo lộn chính trị, xã hội (phản ảnh của hoạt động kinh tế, quân sự), mà tạo ra nỗi một nếp sống mới (phản ảnh và kết tinh của hoạt động văn hóa), căn cứ ở mấy điểm sau này :

Con người phong kiến là con người đã có công phá Khuôn Khổ Sinh hoạt

(xem tiếp trang 40)



Biết người Biết mình

Các trò,

NGUỒI đời có ai sống được một mình đâu ? Nên chuyện đời bao giờ cũng là câu chuyện của ít nhất là hai người. Mà muốn cho êm thắm, gòn gàng, ôn hòa thì ò ra hai người cũng phải hiểu nhau. Bởi vậy mới có những danh từ « ràng buộc » : tri kỷ, tri ân, đê mê đì tơi cảnh đồng tâm, đồng chí, đồng sàng, đồng mộng. Có thể mới thuận, mới hòa, mới êm, mới ấm được.

Nói hép thì thế. Nói rộng và sát sạt ngay vào câu chuyện nước nhà bây giờ, cũng đang lâm vào cái bược Lưu Bình cần gặp Dương Lễ, Bá Nha cần gặp Tú Kỷ đây.

Thực vậy, như cái chuyện Thương thuyết về Độc Lập và liên lập giữa Việt và Pháp thì đã qua lăm năm có lẽ rồi Lưu Bình cứ ngồi ngoài, còng đợi Dương Lễ sat lệnh lệ dọn « bắt cơm hầm và quả cà kho » ra mời mình, mà mãi cũng chẳng thấy cho đơn, cho mời « thực sự » ; lảng tai cảng mắt ra chờ chực mãi thì cũng vẫn toàn là thấy có tiếng quan lớn dâng hẵng lấy giọng và tiếng dúa bát lách cách và bồng dáng của mấy chú lính hầu lăng sang hết ở vịnh Hạ Long đến ở Pô để bây giờ băng nhặng ở cái phòng Đồng Hồ gì đó, khiên cho Lưu Bình ta hờ mà kién bò bụng, tho hò mà nuốt nước bọt (vì thèm cơm, cho ngay là cơm hầm l và thèm cà, cho ngay là cà kho !).

Còn Bá Nha ta thì cũng ngoại tám năm rồi cứ việc uống rượu l và dạo đàm mât, đàm hoài chừng đến long phím trùng dây, môi xương sống, cứng đốt tay ra rồi mà Tú Kỷ thì hầu như còn đang ngát ngủ hay đang bận đì mua máy chửa bệnh điếc thê nào ấy, nên mót... « ngàn ngo tiếng đàn... », và đã biết bao nhiêu khác Tú Đại Oán, Văn Thiên Tường và cả Tú Đại Cảnh, Xàng Xê, Dã Cồ Hoài Lang, cả Lâm Khúc nữa nǎo nức, thánh thoát, hản hào lầu lên đê rời vào chỗ trống không rờ.

Nông nỗi nước này thì rồi Lưu Bình cũng đến phải đì « gó cửa khác », và Bá Nha rồi cũng đến gần đàm cho... trâu nghe mât thôi.

Xét ra cơ sự mà đền nhường này là vì ông Pháp ông ấy chưa hiểu gì ông Việt cả, và ông Việt thì cũng chẳng hiểu gì ông Pháp nốt. Vì nếu ông Pháp hiểu rằng : ông Việt chưa hiểu là mình không chịu hiểu như nhân dân Việt thừa hiểu hơi bắn kiến nghị của Hội nghị toàn quốc thì ông còn đón ông Việt sang « công nha môn » mà làm gì ?

(xem tiếp trang 42)

Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

14
626

Là con số « bắt nhọn » mà báo Figaro (Pháp) nêu lên đê chỉ rằng trong một phiên nhôm của Quốc hội Pháp chỉ có 14 nghị sĩ trong số 626.

Báo Figaro kêu rằng nghị sĩ đã không siêng đi nhóm, còn có những cử chỉ bất trị (hay vỗ lỗ) mỗi khi đi nhóm. Dân chúng Pháp rất là bất mãn. Các nhóm chính trị và báo chí đòi sửa chữa thủ tục nhóm họp Quốc hội Pháp và cách làm việc.

Thật là dân chủ, nghĩa là tự do lãnh tiền cung cấp mà cũng tự do không làm việc, và tự do phả việc nước (Có lẽ họ cũng đến những ngôi ngoài bar nhậu nhẹt còn hơn.)

Ô hô, dân chủ đại nghị !
— Nói phết vạn tuế !



Nhà băng... băng

THÚ ðò Nhật vừa tung ra cái tin phi thường về một vụ cướp Ngân Hàng táo bạo chưa từng thấy : quân gian già làm thày thuốc đến tiêm trừ bệnh tật (TÀ đây không có nghĩa là ĐÀNH) cho nhân viên Nhà Băng, rồi tiêm toàn thuốc ngủ và thuốc độc, xong bò hàng đóng xác chết ở đó, rồi vơ vét được mấy chục triệu đồng, tàu thoát. Mặc cho sở Cảnh sát truy tìm và mặc cho sở Cảnh sát truy tìm và mặc cho ông Giám đốc Cảnh sát tuyên bố sẽ « mò bụng tự ái » nếu không tìm ra thủ phạm.

Thủ ðò Việt cũng vừa tung ra cái tin cũng phi thường về một vụ cướp Ngân Hàng cũng táo bạo chưa từng thấy (ở nước nhà) : một ngoại kiều lợt vào Nhà Băng chia súng hám dọa nhân viên rồi cướp mấy chiếc vạn xong phả cửa kính chạy... Nhưng lại bị hai... cõi gai Hoa kiều bắn và bắt được. Vụ này chắc vì giám đốc công an của mình không phải nhọc lòng tuyên bố gì, vì cõi lẻ đền lượt hung thủ tuyên bố « mò bụng ».

Nghé qua hai câu chuyện trên đây, có kẻ ác khẩu nói rằng :

— Đã đến ngày tư bản tài phiệt... phá sản thế nào ấy, nên nhà băng cứ thi nhau mà... băng.

Lại cõi Quờn

VU người dân bà tười sảng đối cháy chùng, một độ nào có mấy tờ báo hàng ngày ở đây coi là việc « quốc gia đại sự » đã làm rùm beng lên đê... bán báo cho cháy. Đến nay vụ này sắp đưa ra trước tòa đại

hình, một thiểu số như báo lái bắt đì. Chiều theo thị hiếu hạ cấp của là việc buôn bán của « các ngài » như làm quá lố trong lúc này. « các ngài » nghĩ rằng « người ngoài » sẽ xấu hổ cho xì.

Ánh sáng... tối

THÔI tài đùa thứ : Cực thanh quang ngoại tuyển, xanh, đỏ, tím, vàng dùi đủ loại rồi ánh sáng của các gánh cà sao có 5 cường quốc lo dàn xếp đua nhau làm loạn... mặt trên sân khấu nửu ta bão đó là trò mĩ thuật, y như trò qui thuật trước đây trên sân gỗ. À lại lo cho hai nước nhỏ là nhau tiền về mặt ánh sáng này các Tiễn và Việt Nam ? Bởi vì có bấy coi chừng lại tiền về ánh sáng... nghệ thuật.



Luận điệu lời đuôi

« **T**REN khắp hoàn cầu, lý sao ? Đặt hai câu hỏi ấy, xét thuộc địa đã bị coi như là khôn hiếu người, biết việc thế giới, hiện được và đã bị chế nhạo — thấy rằng, dầu muốn dầu không, nhờ có những sự hy sinh của các ta bị chi phối, nhà ta chịu sỉ đê xông pha nơi xa quê hương hưởng cường quốc. Giặc đánh nghìn cây số, mặt trận văn hóa đất nước ta, một bên có cố do đã được các cường quốc th Trung Hoa, một bên có quân bảo vệ, tới điểm nan giải — Nơi Pháp, mà bên nào cũng cho dân tộc thuộc địa đang với vã trốn minh chết vì nghĩa vụ giành độc lập nhiệm, nhiều lỗ hổng đang m Quả là một sự thật đau đớn. trong hệ thống phòng thủ của thế đầu viết bài này tôi được đọc à thư gửi đến tòa soạn với cái đề « đoàn kết để giành độc lập ». iả hỏi « tại sao chuyện nhà chúng lại không lo, lại tim người này,

« **N**ước Anh đã hiếu trách vụ c kia đê giải quyết hộ... Liên chính phủ thuộc địa như thế n và Anh xin gửi lời thân ái với Ng giữa Hoa Án, không làm, lại vô bảy tổ nổi niềm hy vọng rằng vai hêm nước Việt Nam nô lệ cho hóa của Pháp trên thế giới sẽ t hủ nghĩa này hay một cường hoạt động và sự thịnh vượng hìn no, và cho ngoại quốc mượn tay

Đó là luận điệu của tờ báo Daily c' nước Anh thuộc địa ea ngại rằng c' chủ nghĩa thực dân mới cứu sống nhau Xin miêu phê bình.



Tội nghiệp thay cho chiến sĩ cầm bút

Có nhà thế phiệt, tự cho mình sì « quốc gia », nhân thảo công cuộc tranh đấu (cũng thảo luận có thời ra lời này :

— Cầm viết, làm báo, có ích gì, Việt Minh đê kiến thiết một quốc tiếng súng nò khập nời. Các anh th rồi cho mình là chiến sĩ, chờ chiến cõi gì !

Một người có mặt nhô nhẹ đáp :

— Các cuộc cách mạng đều do các viêt châm ngòi. Ở các nước văn minh Hoa là một khối chặt chẽ, tiến người ta rất quý văn nghệ sĩ, không phải liên lập. Thêm nữa, đám « quốc gia » mình, người ta có

Cái ông trả lời nhô nhẹ là người hiện tinh mà vẫn không thay hủ trương thi có nhà ái quốc am tin chắc là quốc dân sẽ

ĐỜI MỚI - 01 MỚI rõ 107

TRƯỚC THỜI CUỘC

MUỐN ĐI DỰ HỘI GENEVE ?

* VĂN LANG viết *



được hưởng một chế độ dân chủ chân chính chàng ?

HAII, là Việt minh đột nhiên tuyên bố xóa bỏ chủ trương của mình từ bấy lâu, kêu gào bắt tay quốc gia mà vẫn giữ tò chử công an cảnh sát của mình như trước, vẫn nắm binh quyền, vẫn theo Nga Hoa, thành thật hỏi các nhà tranh đấu không đứng trong hàng ngũ đê tam : có thể được như vậy chàng ?

BA, là Việt minh cắt đứt với Nga Hoa, như Tito ở Nam Tư đã rút khỏi Nga, ưng chịu một chế độ dân chủ thực sự. Trong trường hợp này, hai bên Quốc gia và Việt minh cũng chưa bắt tay ngay nhau được, vì phải đợi một thời kỳ thử thách và quốc gia cần gày thực lực để cân phân với bên kia. Nhưng trường hợp này, một trường hợp mà có nhiều nhà ái quốc mong mỏi, vì là phúc lợi cho đồng bào, chưa có thể xảy ra được, bởi vì Việt minh đối với Nga Hoa là phần tử bé tí hon, lại không ở trong hoàn cảnh của Nam Tư.

BỐN, là Pháp, Mỹ và Nga Hoa đều thành thật rút lui, không nhúng tay vào nội bộ Việt Nam (một giả thuyết khó xảy ra), mà Việt Minh không đòi chủ trương, thi chẳng khác nào thi đua trên con đường 100 dặm mà

Việt Minh đã di rời 90. Nghĩa là, sau khi bỏ ra thi đua thi Việt Nam sẽ hoàn toàn đặt dưới chế độ VN ngày nay, với những chính sách tai hại như chính sách tẩy khử.

Trong bốn giả thuyết kể ra, không thấy có giả thuyết nào có hy vọng thực hiện được. Và sở dĩ không đặt đường lối nào khác được là vì nội bộ phái quốc gia, vì hoàn cảnh quốc tế ngày nay. Hoặc giả về sau cuộc điện quốc tế êm dịu, Nga Hoa thay đổi chủ trương, thi nội bộ Việt Nam mới có hy vọng dàn xếp.

Dù muốn dù không tình thế dã như thế, ta phải nhìn nhận như thế. Điều cốt yếu là ta phải có thực lực cả về hai mặt nội và ngoại.

Nguyên tắc chính.— Việc nước của ta sẽ được đem ra xem xét tại Hội Nghị ngũ cường ở Genève. Ta không muốn cũng không được. Ta thử đặt câu hỏi. Ta nên tham dự hay không nên ? Không nên là vì sao ? Và nên thi phải như thế nào ?

Không nên tham dự là có nghĩa ta tin chắc rằng có kẻ khác lo cho ta có hiệu quả hơn ta tự lo. Điều ấy, đồng bào ta không ai nghĩ như vậy.

Nên tham dự vì một lẽ đê hiểu là có mặt lúc nào cũng hơn vắng mặt, dù là Hội nghị không có kết quả tốt đẹp, ngay trong lúc này. Nên tham dự vì ta có thể gây ảnh hưởng tốt trên trường ngoại giao nếu ta có điều kiện tham dự. Nên tham dự vì không ai hiểu việc nước ta hơn ta.

THAM DỰ HỘI NGHỊ GENÈVE PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO ? Trước hết :

— Nội bộ phải đứng đắn và được củng cố.

— Lập trường đối nội đối ngoại phải rõ rệt và cương quyết.

— Phái đoàn dự Hội phải gồm có người thành tích tranh đấu chống đế quốc, giữ vững lập trường đối nội đối ngoại, và am hiểu thủ đoạn của đối phương.

CÙNG CỐ NỘI BỘ, là một vấn đề tối yếu. Ta đã thấy rõ rằng vì không siết chặt hàng ngũ trong nước trước khi lên đường nên phái đoàn thương thuyết với Pháp gặp phải lâm trở ngại. Và chính vì không lấy cái thế chủ quan trước nên mới có xảy ra lâm vụ lôi thôi do chỗ bí mật chỉ định. Mà cũng cố nội bộ thi phải có chính quyền cương quyết, có tinh cách đại diện, vô luận hình thức đại diện như thế nào và nhiều hay ít. Hoàn cảnh nước nhà làm cho nhân tâm phản tán đã dành, nhưng chính quyền rất

(xem tiếp trang 42)



SINH HOẠT HỌC SINH SÀI-THÀNH

Quan niệm và ý thức về sự học

HỌC sinh là một tầng lớp phức tạp nhất. Họ có thể phá phách một cách ghê gớm, Họ cũng có thể xây dựng nỗi những truyện phi thường, Sự việc đó là dĩ nhiên rồi vì học đường có đóng cửa bao giờ đối với kẻ ham học và có tiền. Dãy nhà kia sẵn sàng nuốt hết, thu tập đầy đủ mọi thành phần học sinh. Từ những kẻ vừa đi làm vừa đi học, Cho đến những kẻ sống nhờ cha mẹ. Thế chò nén :

- Nghèo khổ cung cỏ,
- Sang trọng, phả của cung nhiều.
- Cao bồi, lưu manh cung lâm.

Tất cả những triều sống, những quan niệm sống trái ngược kia, cùng họp nhau lại để chung sống dưới một mái trường, cùng chịu chung bao lời răn dạy của giáo sư. Họ tụ tập lại với ý định gì, với mục đích nào ? Nguyên động lực nào thúc đẩy họ ?

Tất nhiên là tốn tiền, tốn công, tốn thời giờ chẳng phải để mà đứa, họ tụ tập lại cùng nhau học tập. Nhưng ta kiêm điểm lại cẩn kẽ hơn, họ học với mục đích gì, với ý định nào và vì một nguyên động lực nào.

Học sinh dưới mươi tuổi

— Ô, những cậu nhỏ bé, những cô tí hon kia thi đã biết ý thức gì về sự học. Chúng chỉ quan niệm một cách hết sức giản dị là đi học cho cha mẹ bằng lòng, hay đến trường theo kỷ luật của cha mẹ, hoặc cao hơn nữa là đi học không thi về sau đốt như bò ấy, rồi phải đi đánh giày, đồ thùng.

Nghĩa là nguyên động lực thúc đẩy sự đi học của chúng là cha mẹ. Là những lời khuyên răn những câu dọa nạt và nếu cần là roi lắn lén những cặp móng bé nhỏ. Tất cả những cái đó bắt chúng sợ sệt, mà đến trường để rồi chịu một lần thứ hai: Sự răn dạy của thầy giáo, cô giáo, sự trên ghẹo, bắt nạt của bè bạn, và cũng ở nơi đó chúng đầy dạn, chúng ham mê, vì chúng gặp được những nguồn an ủi, những người bạn cùng chung một mái đầu xanh, cùng chung một

Anh học sinh có khuôn mặt trải

Học sinh từ mười tuổi đến mươi lăm

Các cậu các cô này đã quen với học đường quá lầm rồi, không còn cái bờ ngõ, cái sọt của tuổi nhi đồng nữa. Ý thức và quan niệm về học vấn của họ đã khác, đã phức tạp thêm, rắc rối thêm. Cái roi, cái gậy, những câu hăm dọa đã hầu mất chỗ đứng, hầu mất ngôi thứ trong việc thúc đẩy đám học sinh này rồi. Cái ngày mai, tương lai, đã bắt đầu chớm nở trong đầu óc đoàn trẻ và ám ảnh chúng không ngừng.

Cơm áo của ngày mai, con người của ngày mai đang đòi hỏi ở mỗi người một lực học phổ thông. Chúng bắt đầu sợ bị bỏ một giờ học. Chúng bắt đầu coi học đường là quan trọng, là thiêng liêng. Và chúng học say mê, mải miết.

Học sinh từ 15 đến 20

Lớp học sinh này, bắt đầu lý luận. Họ đã có một ý niệm khá chính xác về tương lai, về sự nghiệp của mình rồi.

Câu truyện học để làm gì ? Học với mục đích nào ? và tại sao mà học ? luôn luôn diệu qua tâm trí, bắt họ suy nghĩ lung lâm. Ngoại lực bắt đầu chi phối sự học của họ, và chính ngoại lực đã thúc đẩy họ học một cách hết sức ghê gớm. Đã có những học sinh tam sự cùng nhau :

Mày nghĩ coi, bao nhiêu năm học hành lo âu, khổ sở, tốn tiền tốn của. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cha mẹ

Anh học sinh nọ, cười lên một chuỗi cười lạnh và chua chát sau câu nói Rồi anh kia đáp lại bằng một giọng xa xăm.

Nghĩ đến thi chẳng muốn học mà làm gi, chỉ muốn ăn chơi cho thoả thích để đến lúc buông xuôi hai tay này, quan niệm và ý thức về họ của họ ra sao.

Có hai ba tầng lớp, quan niệm khác hẳn nhau :

Những cô từ 15 đến 17 còn mê học hành lắm, vì dù sa

ĐIỀU PHÓNG SỰ

của
DUY S

SỢ VŨ PHU

của MINH ĐĂNG KHÁNH

Đòn tay mềm mại, những ngón tay búp măng trắng nuốt của nàng như nhảy múa trên cái bàn máy chữ... chót hình như thoáng thấy bóng người, nàng ngừng đầu lên...

— À chào anh, anh đợi một chút sau để tôi đánh xong cái « phắc tuya » này cho lão chủ ký là hết việc.

— Vâng, không phiền gì họ cả chứ ?

— Không sao, anh cứ ngồi chơi.

Tiếng tí tách lại đều đều, và cũng vừa vặn điều thuốc lá của tôi cháy gần tận môi, nàng xoa hai tay vào nhau :

— Xong ! anh chờ có nóng ruột không ?

— « Nóng » đại khái, nhưng thế nào chị đã sẵn sàng cầm trả lời chưa ?

— Khó nói lắm.

— Có gì mà khó cơ a, chắc hẳn thế nào các chị chả phải nghĩ đến ngày mai, đến tương lai của mình.

— Vâng bảo rằng không bao giờ nghĩ đến thi túc là giả dối nhưng...

— Phải lắm vì vậy chúng tôi làm cuộc điều tra phỏng vấn này cốt để so sánh quan niệm và tư tưởng của mỗi người khác nhau ra sao.

Nhiều khi nghĩ một đường nhưng đến khi vào cuộc, thì nó lại đi một nẻo, và đến khi đã gặp phải những cảnh tượng phản thi, thất vọng vì tan mộng.

— Thi đừng đặt « mộng » với một mức cao để rồi mà lại ngã đau.

Nhưng anh bảo biết thế nào được mà lường. Một cặp trai gái khi mới lấy nhau thì cần co trước thế nào được ông chồng sẽ đòi tính đòi nét để mà đánh đập vũ phu như trong « Giá hạnh phúc ». Cho nên tôi chỉ mong ước thế nào được một Ông CHỒNG HIỀN HẬU.

ĐỜI MỚI số 107



Người chồng lý tưởng của
bạn gái Đô thành 1954

Nàng nói một hơi dài không nghỉ rồi từ từ đứng dậy để khép cánh cửa sổ nắng chiều hắt vào.

Giáng minh thon thon, nhịp điệu dâng, nàng quay lại cười và bảo tôi :

— Anh xem thân hình tôi « vóc liêu minh mai » thế này mà... Nói đến đây nàng ngừng lại khẽ cầm vạt áo lên vân vê.

— Mà sao cơ a.
Nàng khẽ rụt cổ rồi nguây ngày cười rất là duyên dáng:

— Thời chả nói nữa.
— Ô hay... ý kiến gì mà bi mật thế.
Ngần ngừ... nàng đây xong cái nắp máy chữ, cố nghiêm nét mặt nói.

— « Vóc liêu minh mai » thế này mà lỡ vô phúc bị phải ông chồng hét lên một tiếng hay cho « sơi » một cái tát cũng đủ ngất đi, chứ chẳng đợi phải « thương cẳng chân hạ cẳng tay như quân thù quân hắn » nữa.

— Ô chí cù quá lo xa, ở « hiền thi gặp lành » mà.

— Như đức Phật Thích ca đã giày « gieo nhân nào thì hái quả ấy » có phải không ? nhưng tôi vẫn...

— Không đâu... tôi sẽ viết những ý kiến này của chị, biết đâu sẽ có lâm ông « sê-ли-bat » hiền hiền như con cừu non đi tìm chị để « rắp ranh bắn sê » để cho « mông đăng hộ đồi » thành cặp vợ chồng « hiền hiền hiền... » đầy hạnh phúc.

Nàng cười...
— À hay là cuối trang tôi sẽ viết thêm mục chú ý là : nếu cầu chọn « hiền thi » thì xin đến... địa chỉ này...

Cặp má nàng vụt ửng hồng nàng thận chạy sang phòng bên...

— Không ! không đâu... đừng đấy, đừng đấy nhở...

M.D.K.



Khi người xem vở tuyển truyền hình nhạc mệt.

Cánh Việt đáng yêu

GIÓ TÂY... GIÓ NỒM... GIÓ BẮC...

II

Gió Tây phùng phục

LÀN gió phả đợt lửa vào cuồng họng ca sĩ.

Tiếng nhạc nghẹn lại, rậm rực :

Về miền Trung ! Miền thùy dương, bồng dừa ngùn thong, Thuyền ngược xuôi suối một giòng sông dài... Ôi quê hương xứ dân gầy !...

Làn gió phả đợt lửa vào cuồng phổi ca sĩ.

Tiếng nhạc nắc lên, hậm hực :

« Hò hò hò hò... Hò hò hò !

Nhớ thương về phía xa mờ, biết bao người sống mong chờ. Hát rằng : « Hò ơi ! « Nhớ về cổ hương yêu dấu xa xưa ».

Tiếng ngân kéo dài trong ngọn gió phùng phục : «...cổ hương yêu dấu xa xưa ».

Vì đây là cổ hương của Triệu Âu, của Lê Lợi, của Nguyễn Kim, của Nguyễn Huệ, của Võ Tánh, của Phan Định Phùng, của Phan Chu Trinh, của Phan Bội Châu, của Nguyễn Du, của Nguyễn Công Trứ, của Huyền Chân Công chúa, của cả Ché Bồng Nga nữa...

Và đây cũng là cổ hương của Tày đô Hạc Thành (Thanh Hóa), của Đèo Bàn Chiêm Quốc, của Phú Xuân Tây Sơn, của Thuận Hóa với « Hoành Sơn nhất đại vạn đại dung thân » của Nguyễn Triệu thế phồ...

Và đây lại còn là cổ hương của giọng Hát Dặm Nghệ Tĩnh, giọng vi kéo sợi, giọng hò kéo gỗ, hò giã gạo hò mài dây...

« Hò hò hò, hò hò hò ! Về đây với lúa với nắng, Thay bao nỗi khổ tiếng đàn (tôi) mừng reo ! nguồn vui đã đến (với) dân nghèo, Con sông nước chảy tiếng hò khoan ! Hò hò hò... »

Làn gió một chiều phả đợt lửa vào cảnh vật.

Cây cối chuí ngọn về phía Nam Hải.

Và

« Rừng ôm lấy núi lúa hòn bùn ». Cảnh vật ở đây hướng cùa về biển, như chính phủ hướng về chân trời xa thẳm, in vết chân chính phu đã phủ rêu mờ : cảnh vật tương tự sự vượt ve của chất âm, chất mát, chất tươi - cảnh vật nhớ nước.

Vì cái gì ở đây cũng khô úa, cằn



★ ĐẲNG TẤM THÀNH ★

II

3.— Nhà trường... hè phố

mặt phản bốc khói lèn đè mà hun tâm lung khô xác của con người. Con Người mặc áo vào, cởi áo ra để cho cả áo, cả da đều nóng cả. Ngày mong « đến đêm, may ra thi mát... »; đêm đến, vẫn chẳng mát tí nào, lại ước « sớm, họa chẳng diu diu »; sớm, vẫn nóng như trưa, trưa như chiều, chiều như tối, tối... như nửa đêm, nửa đêm... như tảng sáng...

— Nóng ! Nóng ! Hầm hập... Hầm hập...

— Nóng ! nóng !... nóng !...

Đất ruộng khô dần, khan dần đê hóa thành đồng lầy, rồi biến thành bã cát, trắng xóa, trắng quá.

Bùn ruộng đồng dần, đặc dần đê hóa thành... chất vữa ? — không ! thành mảnh xanh nứt, nở, vén lên, cong lên như bánh tráng nướng.

Không khí sắc sảng sạc, tưởng chừng nếu gỗ được thi chắt kêu vang và âm và tiếng kèu chắc phải gọn lâm : không khí pha lê, sáng quá, chói quá, đẹp quá đến phát ngán, phát ngợp lên.

Trong bầu trời quá rộng vì quá quang đãng, quá bộc lộ, quá chói lòa, quá huy hoàng và quá... quá ấy, cái... quá... ngẫu nhiên, hay nói cho rõ gi rồi cũng đậm ra choắt lại :

Thi đây, cụm lúa nhỏ hơn cụm lúa này thiên hạ tất là phải tàn nhẫn, Hà Đông, Mỹ Tho, dòng sông — tuy ian ngoan hoặc phải nhờ ở may rủi tên là « cỏ » — mà cũng vẫn là « út » : tang chứng là một bên thi bọn so với Nhị Hà, Bát sắc, đến giống chó thời, hiếp thế hoặc « số đỏ » đều — thura là chó ré thậm là khôn, thậm ghூnghen sang giàu, còn một bên là dữ — đến giống chó cũng bé oắt ai đám đông dàn lanh, có làm chẳng sà lai (minh bé, cẳng thon, mom ó ăn, chum, răng nhọn và bộ lông cũng chún lại).

Thi còn nói chi đến Con Người ? Ông ? Con Người Trung Việt :

— Nay ! sinh ra để làm thầy tiên hạ, làm thầy về lý trí (thầy đồ Nghệ) : về rung cảm (Kim văn Kiều và Hoa Tiên, và văn, thơ, phú, lục của Hồng Linh, Lam giang), về hành động (hết phong trào Cần Vương đến tư trào Duy Tân, Đông du, Phục quốc, Sở Việt)... con Người ở nơi đây lại còn sinh ra để làm chủ thiên nhiên (chân tay không mà đi săn cọp, săn voi, săn ong và săn... giặc ;

— ruộng vườn khô héo mà có cam Xã doi, mit Nam đàm, mía Thanh Chương Tuy Hòa, bưởi.., Nghệ, nhãn lồng Thuận Hóa ; — Sông hẹp mà mái thuyền bồng của sông Lam sông La, sông Hương thật không tủi gi với câu ca : « J'aime Venise et ses gondoles » vì mạn thuyền lan Nghệ Tĩnh Hóa sạch như nhà con cháu Thiên Hoàng,

(Xem tiếp trang 42)

ĐỜI MỚI số 107

VĂN ĐỀ GIÁO DỤC

TRƯỜNG HỌC và TRƯỜNG ĐỜI

NGÔ ĐỒNG THANH viết



nhanh hạ nhất thủ vị nhất, vì đứa trẻ vừa chơi vừa học, chơi đẽ mà học, học đẽ mà chơi ; học bằng bản năng nhiều hơn là bằng giác quan, bằng giác quan nhiều hơn là bằng tinh cảm, bằng tinh cảm nhiều hơn là bằng lý trí.

Đây là các rạp kịch, ca kịch, ca nhạc kịch, ca vũ nhạc kịch và điện ảnh, các đài phát thanh (và rồi sẽ có vô tuyến truyền hình) ngày đêm rèn luyện tâm tư đứa trẻ, có khi ngoài cả ý muốn của nó. Đây còn là các viện bảo tàng các cuộc triển lãm, các cuộc du lịch học hỏi, các cuộc biểu diễn thể thao tập đoàn, các trại « thanh niên hoặc tăng gia », các « lớp » Hướng Đạo, v.v.

Đây cũng là một thứ nhà trường xã hội, nhưng khác và hơn nhà trường hè phố, là ở như chỗ nhà trường này có tổ chức quy củ, có xu hướng hàn hoa. Do đó mà có sức thu hút « học sinh » mạnh hơn đâu hết,

quyến rũ hơn đâu hết và, tạo cho đứa trẻ có được mầm mống của một thứ tâm lý tập thể sâu rộng hơn hẳn

thứ tâm lý cá nhân, tâm lý học đường, tâm lý hè phố : là tâm lý xã hội.

Nên đứa trẻ đã mặc nhiên chịu ảnh hưởng của tập đoàn mà thừa nhận kỷ luật — tức là giáo dục — của thứ nhà

trường đặc biệt này.

Không tìm cách hướng dẫn nền giáo học du hí này mà đòi điều khiển nền giáo dục học đường thì tức là đi thuyền chỉ cần có lái mà không cần đến bơi chèo ?

Hội Nghị Giáo dục mới dày trong khi chủ trọng về khía Văn Nghệ và Văn Hóa của vấn đề Giáo dục chẳng hay có đề cập đến khía du hí này không ?

5.— Giáo dục... đoàn thể

hoặc là đoàn thể chính trị, hoặc là đoàn thể tôn giáo, hiện là ngành giáo dục đang có uy thế « tối cao », trong việc rèn đức từ Tình cảm, qua Lý trí đến Hành động của đứa trẻ — rèn đức một cách công khai hay bí mật :

a) Công khai thi là ở trong các cuộc hội họp, biểu tình, bão khoá, đình công, diễn thuyết, hoặc ở trong giáo đường, Phật đài, Trụ sở, hội quán ; — giáo dục bằng mọi phương tiện, được gọi là « thuyết pháp, thuyết lý, học tập, tu dưỡng » cực kỳ là phổ biến, sâu rộng, bền bỉ, dẻo dai, vượt hẳn phương tiện của mọi ngành giáo dục khác ;

b) Bi mật thi là ở trong mọi hình thức... bí mật, hoặc ở trong mọi địa điểm... bí mật ; — giáo dục bằng mọi phương tiện cũng bí mật (nghĩa là ở ngoài phép thông thường) nên có một nguồn ma lực hấp dẫn rất mạnh óc tò mò và chí phiêu lưu của đứa trẻ, khiến cho thứ giáo dục « ma quỷ » này đã là một liều thuốc xúc khích khả dĩ át nỗi mọi quyền rũ của các ngành giáo dục khác.

Do đó, mà có thể nhận rằng : hiện giờ thanh thiếu niên nam nữ, cả đến nỗi đồng nra, đang chịu ảnh hưởng đậm đà bậc nhất của nền giáo dục có tính cách đoàn thể này, và đang hào hứng hùa theo tiếng gọi của đoàn thể say đắm hơn cả tiếng gọi của trái tim, tiếng gọi của thầy học, tiếng gọi của cha anh, của bạn bè, của dão kép : tiếng gọi đoàn thể tức là tiếng gọi của đồng đội, của đồng chí.

Tiếng gọi này có sức ám ốp phi thường. Nó đang đánh bại mọi tiếng gọi khác, nỗi lòng trong lòng đứa trẻ. Nó là tiếng « giáo hóa » kiến hiệu nhất, sắc bén nhất trong lúc này và những ngày sắp tới.

Làm ngơ trước tiếng gọi đó hay nói cho rõ hơn : đánh trống lảng trước sức mạnh của nền giáo dục đoàn thể mà mong xây dựng nỗi nén giáo dục học đường thì có khác chi đánh trống bồi đẽ cầu cứu giữa một cuộc ném bom nguyên tử ?

Bại Hội Nghị Giáo dục Tối cao Toàn (xem tiếp trang 33)

TINH THẦN LÃNG MẠN CỦA CHU MẠNH TRỊNH

II.

PHẢI là con người sống giàu có với thanh âm, thu hình trong cái ta mờ lặng nghe tiếng nói của thiên nhiên như vậy.

Bốn yếu tố đó (xã hội, đẳng cấp, gia đình và cá tính) đã xây dựng nên tinh thần lẳng mạn của Chu Mạnh Trịnh.

Màu sắc lẳng mạn không đồng nhất: tuy theo hoàn cảnh, địa thế, mục hoạt động từng nơi mà phát triển. Có nhiều thi văn gia lẳng mạn tìm lối sống ngang nhiên rộng rãi để tiến đến chủ nghĩa xã hội, hay cấp tiến hơn. Có nhiều cá nhân chỉ dùng lẳng mạn làm chán đựng tạm thời trong một bước lịch sử để ngóng theo chiều tiến hóa của xã hội mà vươn mình tiến theo. Chu Mạnh Trịnh chưa có năng lực đầy đủ và tiến bộ đó. Ấu cũng là giai cấp tan rã đã ăn sâu lên tư tưởng của ông, cọ sát mạnh và bắt ông dẫm chân tại đất này mãi.

Thơ lẳng mạn của Chu Mạnh Trịnh tiềm tàng trong tập thơ vịnh Kiều do tao dân Hưng Yên tổ chức — ý hẳn tâm hồn nhu nhược, lạc loài, tan rã của Chu đã song song với tâm sự nàng Kiều: một con người điêu đứng sống trong một hoàn cảnh xã hội điêu đứng — Cực hơn con người đó là đời tài hoa —. Giải nhất cuộc thi này về tay họ Chu dù chứng tỏ là thi nhân sống rào rạt với tinh thần Kiều như là thế nào rồi!

Trong bài tựa tập này, Chu báo trước cho độc giả hay: ta cũng nói tình thương người đồng diệu. Phải, cũng là nói giống lẳng mạn, hổn nhan bạc mệnh đầy cả, cho nên cảm thông nhau. Mỗi « cảm thông một chút » đã gây tinh:

Cảm thông một chút bừng ánh ái (Vũ hoàng Chương) huống hồ đây là con người Chu đã bời moi, tim hiếu, so đo nhiều. Minh oan cho Kiều vì hành động mạnh, tác giả đã khéo lèn tiếng:

Cũng có kẻ bão tại nước chảy hoa trôi lữ bước, nên cảnh đưa lá đơn quen thân; nào biết đâu hoa hạnh nở ngoài tundra,



KIÊM ĐẠT viết

chưa nở để con ong qua tới. Một vườn hoa đóng kín đầy xuân sắc, một cành hoa ra ngoài tundra là chuyện thường (theo câu: Xuân sắc mân viễn quan bất trú; bất tri hổng hạnh xuất tundra lai).

Luận điệu này đã thúc giục Chu tự ví minh là Kim trọng, muôn dúc nhà vàng, sống với người trong mộng để an hưởng những phút say sưa天堂.

Đã toan đức sẵn nhà vàng chờ người quốc sắc.

Lại muốn mượn chùm phượng thảo hú via thuyền guyên.

Cơ thể đặc biệt, tinh thần yếu đuối ấy bắt Chu mạnh Trịnh sống về tinh cảm giàu có, mạnh mẽ, có khi choán lấp cả lý trí nữa. Ý thức nhận hiểu có khi toát rời, nhưng rời nhường chân chồ long cảm cựu giống đà tinh, giọt lệ sầu:

...Ai dư nước mắt khóc người đời xưa. Thế mà giống đà tinh tuồng những sầu chung, giọt lệ Tầm dương chan chúa. Long cảm cựu ai xui thương mướn, nghe chúa ngọc thụ náo nùng. Cho hay danh sĩ giai nhân cùng một kếp hoa nghiêm nặng nợ...

Tinh thần cảm cựu của thi nhân đối với các kẻ hổng nhan vô phận đó lại còn nhắc nhớ trong bài vịnh đèn thờ Cồ Loa. Cũng là oan cũng là nghiệp, cũng bị sa lầy trong những trường hợp trung hiếu, lễ đạo, tác giả một lần nữa thương vay:

Lang quân tình trong, phụ ân thâm, Bất bạch kỷ oan trực đáo cảm (kim).

(Chu Mạnh Trịnh)

có nghĩa:

Tình chàng nặng, nghĩa cha sâu, Oan kia rõ đến đâu cho trưởng.

(K. Đạt dịch)

Với cảnh cũ, du hương của thời xưa, tác giả chẳng có gì hơn là khơi tim dưới đồng tro tàn một chút ám ảnh, một chút hận sầu quá khứ:

Hoảng bi, cõi thư, thiên viễn quốc.

Bích hải, giao thiên nhất phiến tâm.

(Chu Mạnh Trịnh)

Bia mùn, cây cỗi, ngàn xưa

Bè xanh, trời rộng hay chưa mảnh lòng

(K. Đạt dịch)

Ý thức lẳng mạn của thi nhân thiếu

điều kiện này nở trong hiện tại đành, với quá khứ cũng chỉ là những nhận thức thiên kiến, yếu hèn, thiêng sanh lực, bạc mệnh. Tất cả những hẹn lại, phả sản của giai cấp đều trù nặng lên tư tưởng mảnh khảnh, nhõn của thi nhân xa thực tế, gãy mộng, lánh trách nhiệm, thái độ của Chu Mạnh Trịnh đã phản lại tinh thần Khổng học vậy.

Nhưng, chúng ta cần cẩn thận hơn rộng rãi hơn bước vào vườn thơ đậm màu sắc phân tách những chất yếu đuối mơ mộng đó, kiểm những giá trị cũ về tinh thần để nhận rõ ảnh hưởng về sau của họ Chu.

Với Nguyễn Du, Chu Mạnh Trịnh hẳn là người kế chán, đặt rõ tên vắn đề trung trinh tiết nghĩa, mưu phản vận mười của nàng Kiều. Về tượng hình các nhân vật, hai thi nhân đã gặp nhau, đúng hơn là ảnh hưởng len nhau: thái độ của Kiều được hàn gắn ghi lên trên nòng cốt Nguyễn Du thì:

Người sao hiểu nghĩa dù đường Thân sao chịu những đoạn trường th

Chu thi:

Hai bên vẹn cả tình và hiểu

Đem bắc đòn cắn đắng mẩy vàng

Sở Khanh hẳn là tờ bợm, một un nhột của đời Kiều, được hai thi nhân hâm hüz:

Lòng nho người cũng coi ra vẻ,

Tờ bợm không ngờ mắc phải tay.

(Chu Mạnh Trịnh)

Một chàng vào trạc thành xuân

Hình dung chải chuốt áo khăn địu dáng

Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh

(Nguyễn Du)

Và đây Hoạn Thư, chẳng những Chu th nhân ché bài :

Ghé cho cái gái hay đanh đá,

Giòn giã càng thêm vẻ női cười.

mà họ Nguyễn nào chửa :

Bè ngoài thơ ! hởi női cười

Mà trong nham hốm giết người không da

Sở dĩ luận điệu của hai thi nhân giống nhau như vậy là vì cùng chung cảm ngộ (bất mãn với thời đại) của những đặc tính cơ thể và tinh thần hầu như nhau. Cố thể là Chu Mạnh Trịnh đã theo dõi bước chân của Nguyễn Du từ đầu chí cuối, nhận thấy những điểm đồng với hoàn cảnh minh nên bồ túc hay trình bài ý như cụ Nguyễn trong văn học ta thường

(xem tiếp trang 33)

Tôi cho rằng bắt bình với mình là một việc rất tự nhiên của con người. Con khỉ là con vật đầu tiên biết buồn nôn tôi thường cho khỉ là một nhà hiền triết, vì rằng buồn rầu hay suy gẫm cũng giống nhau. Có một cái gì nỗi bật trên khuôn mặt của con vật đó làm cho tôi biết là khỉ có suy nghĩ. Con khỉ cái không có vẻ gì suy nghĩ cả vì xem ra con vật ấy hòa bình hơn. Nhưng cũng có những ước mơ khác, mơ một thế giới tốt đẹp, một thế giới trong đó các nước sống hòa bình với nhau, bởi sự chém giết, bởi bạo lực, nghèo khổ. Những quốc gia dày lòng tham chi muốn phá những giấc mơ đẹp đẽ của nhân loại. Điều mơ ước ở thế giới tưởng tượng sang thế giới thực tế trả nên một sức mạnh trong đời sống của chúng ta.

Có thể rằng, triết học bắt đầu ở chỗ cảm biết sự buồn rầu? Ưa buồn có lẽ là đặc tính của con người. Sóng trong thế giới thực tại nhưng con người thường mơ ước một thế giới khác. Điểm khác giữa người và khỉ là khỉ chỉ biết buồn nhưng người biết buồn còn có óc tưởng tượng nữa. Mỗi người chúng ta đều muốn thoát khỏi đường mòn cũ đã đi. Chúng ta mơ ước. Anh binh nồi ước được lên cao, lên đồi, viên đội lên úy, viên úy lên thiếu tá, đại tá.

Quá đắt cũng giống như một quán ăn.

Người ngồi bàn này nghĩ rằng món ăn dựn ở bàn bên cạnh ngon hơn những thức bày trên bàn mình. Một giáo sư Trung Hoa hiện đại (Lô Tân) có đưa ra nhận xét như sau:

« Văn minh, vợ người ». Văn minh, bao giờ minh cũng cho là hay nhưng vợ người, minh thường xem đẹp hơn vợ của mình. Xét ra không có ai hoàn toàn toại nguyện cả.

Sức mạnh tưởng tượng và năng lực mơ ước đã đưa đầy con người đến bản tinh áy. Óc tưởng tượng chúng ta mạnh bao nhiêu thì chúng ta tự thấy bất bình báy nhiêu. Một đứa trẻ giàu óc tưởng tượng rất khó tính.

Ly dị là một sự việc thường thường xảy ra ở đám người theo thuyết duy tâm và lớp người ham tưởng tượng.

Có nhân hay từng nước một đều có mơ ước và chúng ta thường hành động không ăn nhịp với điều minh mơ ước. Người này mơ ước hơn kẻ kia. Tôi cho rằng con người cũng như cái máy thuỷ thanh, thu nhận âm nhạc trên l่าน sóng điện. Máy thuỷ thanh hoàn toàn là máy nhận được l่าน sóng điện tinh tế mà các máy khác không nhận được. Tiếng nhạc áy mới là quý nhất, đẹp nhất vì nhận được từ xa đưa lại.

Mơ ước thuở thiếu thời không phải không thực tế như nhiều người tưởng. Có lúc mơ ước ấy theo đuổi chúng ta suốt trọn một đời người.

Cho nên, nếu tôi được chọn làm một tác giả, tôi sẽ chọn Hans Christian Andersen. Viết lịch sử về Nữ thủy thần, muốn làm nữ thủy thần và lên khỏi mặt nước, cảm thông những nỗi sung sướng đẹp đẽ nhất mà nhân loại có thể hướng thụ được. Vì vậy trên đường đi, trong nhà, ở lớp học, trên bờ sông, một đứa trẻ mơ ước luôn luôn, điều mơ của em bé là thực tế. Thomas Edison cũng mơ. Robert Louis Stevenson mơ. Sir Walter Scott mơ. Tâm vải họ mơ dệt lên lâu dài mà chúng ta chưa hề thấy bao giờ. Trẻ con cũng mơ.

Mỗi đứa trẻ trước khi đi ngủ cũng ước ao và cũng mong rằng sáng mai ngủ dậy sẽ thực hành được những điều

đã mơ. Ít khi em kể chuyện lại với ai vì những điều em mơ thuộc riêng em nên em lại càng chú ý suy nghĩ.

Từng quốc gia cũng có những điều mơ ước. Điều họ mơ in sâu từ thời đại

này qua thế kỷ khác. Có điều mơ cao cả, điều mơ hung ác, đê hèn. Mơ xâm lăng hay mơ làm bá chủ là những điều mơ không hay. Có quốc gia tỏ ý lo lắng và chỉ mơ hòa bình hơn. Nhưng cũng có những ước mơ khác, mơ một thế giới tốt đẹp, một thế giới trong đó các nước sống hòa bình với nhau, bởi sự chém giết, bởi bạo lực, nghèo khổ. Những quốc gia dày lòng tham chi muốn phá những giấc mơ đẹp đẽ của nhân loại. Điều mơ ước ở thế giới tưởng tượng sang thế giới thực tế trả nên một sức mạnh trong đời sống của chúng ta.

Nhưng cũng rất nguy hiểm là nếu chúng ta mơ đe muốn thoát khỏi thế giới chúng ta đang sống. Con chim xanh lôi kéo óc tưởng tượng của những người lảng mạn. Trong con người luôn luôn có ý đồ khác là muốn dứt bỏ đường đi cũ để bước sang con đường mới. Có khi họ cũng thích chiến tranh để được mặc quần phục, mang giày lính, đi xe khỏi phải mua vé nhưng rồi họ cũng mong muốn hòa bình hay

một cuộc đình chiến vì sau ba bốn năm nằm trong hầm, họ không được về thăm vợ, diện quần áo thường dân, thát cà vát đỏ.

Nhân loại luôn luôn cần những thúc đẩy tinh thần để không bị trahi chiến tranh, chính phủ nên tuyên những thanh niên từ 20 đến 25 tuổi gửi họ đi một vòng quanh Âu Châu xem một cuộc triền lâm hay nhìn cảnh đẹp. Cứ 10 năm lại tổ chức một cuộc đi như vậy. Chính phủ Anh đang bỏ ra 5 tỷ trong chương trình tái vò trang nước họ. Số tiền ấy cũng đủ cung cấp cho mỗi người dân Anh đi một vòng trên miền Riviera. Khốn nỗi, chi tiêu về quân sự, họ cho là một sự cần thiết, tiêu về du lịch, họ cho đó là một việc xa hoa.

Còn những giấc mơ không tưởng và bất tử nữa. Ý muốn bắt túc cũng rất đặc biệt của con người tuy rằng vú trụ cung rất mông lung ít người hiểu biết đến. Những ý muốn ấy, đối với người tự tú trái hẳn lại.

Những giấc mơ không tưởng cũng tương tự. Tình trạng tâm hồn của những người theo thuyết duy tâm tưởng đến một trật tự khác trên mặt đất, dù sao cũng được, miễn là khác với sự trật tự hiện có. Người theo thuyết duy tâm phóng khoáng luôn nghĩ rằng nước của họ tôi bá nhất, xã hội họ đang sống là xã hội hưng thịnh nhất trong những xã hội đang thời. Rồi cũng như khách hàng họ ngồi trên nay cho rằng những món đồ ăn dọn ở bàn bên kia ngon hơn các món dọn ở bàn mình và cũng như tác giả một bài xã luận trong tờ « New York Times » viết: « Chỉ có đậm nước Dnieper của Nga mới thật là một cái đậm ».

Muốn sửa chữa những điều mơ ấy, phải có tinh thần trào phúng.

TRẦN DOÁN dịch

KỶ SAU: Tình thần trào phúng



MƠ...

T HÌNH thoảng đâu đây núi đồng
quần quai, chuyền mìn trong những sương
vắng động ghê hồn; những làn khói đèn
đèa đặc xa vươn lên nền trời mù xám
hết bão hiệu những bùa cờm chưa chín.
Nhưng sông núi không vì rung chuyền mà
đau, đau chỉ vì ngày dài ngắn ngủi trong
nỗi cô đơn lật tung chưa hề trãi. Ngày
nào đây trăng tàn thuyền đậu, trăng ló
thuyền đi, giòng thuyền cũng tự nhiên
diêu hòa như giòng sông, như bình minh
kể tiếp hoàng hôn chẳng hề thay đổi. Có
thể nào giòng sông vẫn chảy, giòng thời
gian vẫn xuôi, vậy mà giòng thuyền đột
nhien chết cùa nó, hai bờ bến không nối
lạnh tung cản cối từ lâu?

Nước như đượm màu bầm tím tựa hồ
máu ai chảy qua những huyết quản bít
nửa phần. Ngày nào đây nắng hồng ấm
áp đồi biếc khi lượt trên mặt sông hồ,
khi lắc qua bờ tre lối xóm, nay ngàn
ngòi lạnh tung lúc bao phủ lên những căn
nhà xinh xắn, có mái, có thành, có phòng
cố sán, nhưng ô hay, đâu là những mái
đều xanh, đều bạc kẽ nhau, bóng cây
che mát cho đám cổ xanh, bao sự sống
em ấm thân yêu tan rã đi đâu... Nhưng
nắng đãng cay nhất khi nhớ đến đoàn trai.

Ngày nào đây những tấm thân chúa
đẩy sinh lực, lòng vươn cao vì rào rạt
cảng lên bởi cả tình yêu chung đất nước
lẫn sức mạnh của mầm xanh chồi dậy,
đang hòa nhịp bước đi, ca vang đáp theo
tiếng gọi sông núi. Những luồng gió từ
đầu thời đến dãy rìa đoàn trai, ngọn
lửa thiêng chung đã rẽ chiều phân hướng
để gác bao nỗi oán hờn, để thiêu rụi bao
cõi lòng kháng khít. Sông núi không chỉ
đau vì nỗi niềm ly tán, nhưng còn vì
phải hieng những giọt máu hận thù mãi
kéo dài vương vui... Đã mấy ngàn năm rồi,
anh hùng bối chảy buồi bình minh không
phải đem máu nui tươi hy vọng, mà chỉ
gọi hình ảnh sự tàn phá non sông...

Rồi sẽ đến một buổi mai hồng như
ngàn triệu buổi mai nào.... không khí
say xưa ngày ngắt, nắng đào như khoan
màu áo mới làm trán ngập lồng ai, gió
đưa hồn bay tận tầng xanh. Mau lên!
Mau lên! Tay bắt mặt mừng, vạn cõi lòng
xiết chặt hân hoan, muôn con mắt khát
phá ra từng mảnh, từng chùm sông núi
thân yêu từ bao lâu cách trở. Gió tung
bừng tự do tung khắp nẻo, nắng chói
màu vui tươi, xây dựng, đem ấm áp
sู่i cho bao vết thương đương băng bó,
bao tâm tình lạnh lẽo cõi đơn.

Mừng rỡ nhất là những con đường,
những giòng sông, chúng tha hồ mà mang
những gót chân nào nức rộn rịp từ muôn



Vợ Tôi Không đợi Tôi Về

Mua nàng từ ồ lầu xan
Đem về làm bé, thỏa tin
mây mù

Từ đó con đành rời vú m
Khi đói giòng sữa vẫn c

Khi con nheo nhóc tron
lieu hei

Là lúc mẹ ngồi tô phán so

Người ấy bát nàng đi cắt tóc,
Tóc thê trả lại kê xa xôi...
Tóc quấn quấn tóc ông chồng mới
Tình nghĩa lở lòng, thôi, thế thôi...

Từ đó bợt tiên và gầm lụa
Sắc màu son phấn ở đô thành
Làm nàng quên hết, nàng quên hết
Quên một người đi: một mối tình...

Nàng phụ phàng hay ai phụ phàng,
Trước mồi phú quý bà giàu sang?
Trách ai không giữ niềm son sắt,
Vội bán lòng trinh lúc lỡ đường.

Giữa lúc chồng nàng trong khói lửa,
Đêm đêm nằm đất, đáp chăn trời.
Đầu kẽ gối súng, lòng đau hận,
Nhìn áng mây khuya, nhớ một người.

Nhớ người vợ ở xa xôi...

Định ninh, vẫn đợi một người nằm đây.

Người nằm đây nằm ngoài chiến địa
Là chồng em, là chiến sĩ em ơi!

Người đi lắp biển vá trời,

Xây đồi tươi sáng, xóa đồi tối tăm.

Trong lúc ấy vợ tôi nằm trên tay kẻ khác
Ôm khách cười khi chồng cũ xông pha
Khi con tôi nằm giữa khoanh lạnh giũ
lòng giờ

Đang bú thép vú người bàu sữa giò.

Đời bắt vợ tôi ủ mình trong nhung lụa

Trên giường cao nem ám ngát hương

nồng

làn tóc quấn cứ rồi cuồng trong hoa

lạc

Đôi má hóp chỉ hồng sau lớp phấn,
Đôi môi thâm chỉ thâm dưới màu son.

Tinh xưa đã lạc phím đòn.

Gối nghiêng chán lệch, sát son và màu

Ái ân, ai bê nhịp cầu?

Đoạn trường, ai bước lên lầu hư danh

THƠ KIÊN GIANG ● THƠ KIÊN GIANG ● THƠ KIÊN

Tình tan, tan tịch, tan tình...
Tình tôi nỗi khác mối tình Trương Chi:
« Vợ tôi không đợi tôi về,
Ôm cầm thuyền khác cũng vì chiến tranh.
Còn đâu dù nỗi mối tranh,
Một ngày ngọt cá ngon canh buổi nghèo.
Còn ai xát chuối, già béo,
Xát chia hương vị nỗi nghèo đồng sâu.
Còn đâu bông lúa lá rau,
Đôi mươi công ruộng, đôi trâu đi cày »...
Chiều nay mây trắng chán mây,
Lòng quê gõi đám mây bay cuối trời.
Gởi người đang xuồng dốc đồi,
Và người đã cướp vợ tôi cho đòn.
Tôi cười: thế thái nhân tình,
Xót người vợ cũ bạc tình vì ai?

Cười người giàu có suốt đời,
Thùa khi nước đục quang mồi thả câu.

Cướp người vợ trẻ áo nâu,
Xô người xuống hố thẳm sâu hối trời!...

Mình ơi! mình hối! mình hối,
Tôi thương mình quá nhưng thôi...

thôi đòn.

Thôi đòn xa bông cách hình,
Đè mình xây đáy mối tình giàu sang.

Chúc mình đày đầy bạc vàng,
Đè quên, quên hẳn cái « thằng chồng xưa ».

Thương thay một đứa con thơ,
Biết đến bao giờ được gọi: Má ơi!

Con tôi thì trả cho tôi,
Mặc tôi, tôi dưỡng tôi nuôi mặc tình.

Mai sau khi nó trưởng thành,
Con hỏi đến mình, tôi nói làm sao?

— Nói rằng: « Má chết từ lâu,
Chết từ ba mươi bước vào ba quân.

Tinh tan! tan tịch! tan tình tan,
Tinh tan tang tác, tinh tan tan tành.

Tan tành vì bởi thế tình...

Cho nên chồng vợ già dinh nát tan.

Nát tan nát cả đá vàng,
Lúa hương tất nghĩa, gối chăn rủ tình.

Nhung em hối tôi là người chiến sĩ,
Lòng vị tha chằng bao giờ vị kỷ.

Trong áy có vợ nghèo tôi khi lỡ bước,
Ôi bạc tiền! Ôi tình đời! Bao chua xót.

Ngày trở về dù già đình tan nát

Miền quê nhà, Tô quốc được

Đời vươn lên theo hướng

ngọn quốc kỳ

Lên cỏ súng, ta bắn lên trời

vài loạt.

Cho tan hết những nỗi đời

đen bắc.

Cho lòng ta say khúc hát đê

mê:

Vợ tôi không đợi tôi về,

Vì đời, vì vợ hay vì chiến

tranh?

Cho hay thế thái nhân tình..

KIÊN GIANG

★

... THANH BÌNH

phương đèn, những con thuyền nhẹ hàng
linh động băng băng từ từ hướng xuôi
về, những ván trán quấn khăn tang, những
vành mồi khép hòe căng turri lên vì lây
hạnh phúc chung. Những bàn tay xiết
chặt không ngự một chút gì ăn ý, không
lơ lử miếng cưỡng, những bàn tay cùng
một nỗi hân hoan hăng hái vì chung
niệm vụ kiến thiết ngày mai.

Nào đoàn trai lại cùng nhau hòa bước
như ngày nào, đầu sao cũng đi chung trên
con đường xây dựng, mọi kỷ niệm dang
cay dẫu vui lấp theo thời gian, trong
sự say sưa chung mơ một ngày tết đẹp huy
hoang hơn nữa...

Sung sướng hơn cả là những bàn tay
đã làm được gì cho đất nước, những tay
đã can đảm chịu đựng bao nỗi khổ sở,
phản chia cay đắng để chứng kiến ngày
non sảng rạng rỡ, những cột mốc khô le vì
mất quá nhiều sợi dây cốt nhục nhưng
hiểu được cái vui chung, nên thấy
lại những hình bóng thân yêu trong hàng
triệu những thanh niên thiểu nữ đương
xây đắp đường đi cho những thế hệ
nổi giờ sẽ được sung sướng về sau...

Lại còn những tâm hồn khép kín, đã
cần cội đi bao lâu vì mài rugi nồng,
thịt béo, sống chết mặc ai nên không hòa
nhịp được với số phận đất nước. Từ lâu
hoa nhén xuống, những tâm hồn ấy cũng
lấy một phần nào cái vui của đám bình
dân tung bừng, đương chen chúc đi lên,
nhưng mỗi chi nỗi ra được những nụ cười
ngô nghê, sống sướng, gượng gạo như ai
tắc lồng trong một cuộc hòa nhạc say mê,
mà nhạc điệu lại khồng rung cảm chút gì
cả, chỉ nghe được một sự ngân vang nào
nhệt thê thôi..

Những vòng hoa khép hòe trên những
nấm mồ đắp với sê tưới mài trong lòng
người, có những kẻ đã khuất nhưng
hình ảnh vẫn lưu truyền đâu đây, cũng
như có những kẻ đang sống như là cái
bóng vì bao tẩm tình sảng suối buồm thanh
binh đều ngoảnh mặt thờ ơ. Đất từ bao
lâu hoang phế và làm chỗ chôn vui cho
bao tinh hoa đất nước nên đã tích trữ
nhieu phần màu mỡ để cho những cây
mới đâm chồi vươn mạnh lên, tung đắt
mỗi sê chà muỗi duồng lấp người mới,
thay cho bao thân hình xấu xa đã tìm
ấm no trong khói lửa.

MINH TÂM





MẪU ĐỎ HOA VÔNG

còn gì nữa. Anh về thăm nhà đây chứ ? Khiêm đây mà, nhớ chưa ?

— Ồ anh Khiêm. Lâu ngày không gặp nhau trông anh lạ hẳn đi. Thế nào ? Anh vẫn bình yên chứ ? Còn làng minh ?

— Yên cũng chả yên tí nào. Qui hòa quá, cứ tưởng là chả bao giờ gặp nhau nữa. Thôi về đi, bao nhiêu điều thay đổi đang chờ anh ở cổng làng. Tôi bận tí việc này, xin hẹn đến hôm khác.

— Vâng, mai nhé ?

Lâm đang mong cho chóng đến nhà, nên cũng không còn lòng nào mà nói chuyện nữa, mặc dù Khiêm là bạn thân của những ngày còn đi học.

Nắng chiều xuống dần, trời minh lên mấy ruộng lúa màu xanh bên đường. Cổng làng hiện rõ Lâm bước đi, nắng chiều xuyên qua hàng tre chiếu loang lỗ lèn mặt trường đất gồ ghề. Tất cả đều xa lạ với Lâm. Mấy tháng bé lơ đãng nhìn Lâm, có lẽ màu áo quân nhân quả quen thuộc với chúng rồi. Lâm rảo bước, chiếc ba-lô nặng nặng đeo lên vai Lâm, Lâm thấy hay hay, ngoài cõi nhìn mà lòng thấy sung sướng — cái sung sướng e hồn nhiên của những chàng tuổi trẻ.

Lâm vẫn bước đều, phóng mắt nhìn về phía xa, làng mạc đầm mình trong sương chiều, rồi rồ dần... Mấy hàng tre uốn minh theo từng cơn gió, lán khói cõi chiều áu yếm mấy mái nhà tranh, những hình ảnh êm đềm ấy mang lại cho lòng Lâm những niềm vui nào nức ; nào nức như lúa vàng reo ngoài ruộng nắng, nào nức như những em bé đợi mẹ về... Mà nào nức là phải, đã bảy năm xa vắng, hôm nay mới lại được nhìn thấy những hình ảnh cũ ; tất cả những gì êm ám của một mái nhà cũ, của một người mẹ hiền, cùi hiện dần trong tri Lâm. Rồi tại Lâm như nghe rõ cả tiếng cười của người em gái đang đùa nghịch với cõi làng giềng dưới gốc cây vông. Ủ mà phải, cõi làng giềng có cái miệng cười xinh xinh ấy, làm sao mà quên được... Lâm lại mỉm cười, Lâm sung sướng quá, tất cả những áu yếm, dẽ mê đang chờ đợi Lâm sau lũy tre quyện mủi lam của khói cõi chiều !

— Anh Lâm ! Anh Lâm !

Có ai gọi Lâm bên xóm cạnh, Lâm đứng lại trồ mắt nhìn một người trai trẻ :

— Anh không nhận ra tôi à ? Mình phải, lâu lắm rồi, bảy năm, năm rồi

Qua mấy khóm cây, Lâm đã nhìn thấy cây vông cao ngất ở cạnh nhà. Anh lầm bầm :

— Mùa hoa vông nhỉ ?

Đã bao nhiêu mùa hoa vông nở rồi ? Nhà cửa xóm làng chắc là thay đổi nhiều. Những người già có lẽ đã chết, còn trai trẻ thì đã trôi xô xi theo với triều lèn của cả một dân tộc, cũng như đã ném Lâm vào giữa cuộc đời ly loạn, khói lửa đã đem Lâm ra khỏi tháp ngà của một thời cõi hủ ; Lâm tung mình vào cuộc sống ồ ạt giữa hồi 18 tuổi. Rồi bão táp của cuộc đời đã đánh mất Lâm giữa tháng ngày ly loạn. Bảy năm qua rồi, bảy năm qua nhanh như những cánh hoa vông nở, tàn trong vài sớm tối.

— Lâm vẫn bước...

Mẫu đỏ hoa vông đã hiện rõ trước mắt Lâm. Những cánh hoa thảm hồng lả tả rơi theo chiều gió nhẹ. Lũ chim

TÂN TRUYỀN của THƯƠNG LAN

— Ài đây ?
Bóng Lâm hiện lên giữa cửa. Trong ánh nắng sáng yếu ớt, Lâm thấy mẹ chàng đang sợ hãi nhìn chàng. Chàng cảm động nghẹn ngào nói không nên tiếng :

— Mẹ... con đây... Lâm đây mẹ... Cả cái thân hình khắn khiu ấy ngã phai về phía Lâm, ôm chầm lấy Lâm và nói qua nước mắt :

— Trời ơi, con tội !

Bao nhiêu xúc cảm trào ra ở khoé mắt người đàn bà khốn khổ ấy. Đã bao năm mòn mỏi trông chờ đứa con hàn yêu này trở lại. Nhưng, xa xôi thơm béo. Tiếng chúng hót liu lo và ly loạn quá, bà chỉ còn biết kéo lê giọng đầy những niềm hoan lạc.

Những cánh hoa thảm hồng vẫn lợi chờ vô vọng. Giờ đây... nước mắt lác đác rơi...

Lâm dừng lại bên hàng dậu, ngẩn ngơ nhìn vào nhà ; rồi lầm bầm :

— Nhà ta đây ư ? Có lẽ nào !

Bảy năm trước đây, trong khu vườn này là một ngôi nhà đồ sộ, nhưng bà

giờ trước mắt Lâm chỉ là một mảnh tranh nhỏ bé, rách rưới. Hình

nhà tranh nhỏ bé, rách rưới. Hình ảnh của những ngày êm ám cũ đã mất rồi. Ngôi nhà xưa đã sụp đổ, suối như cả một triều đại phong kiến

xa xôi ; và ngày nay, trên đồng gác

vụn tro tàn ấy, thời gian đã gởi qua

một lớp mầu sương gió. Tất cả đều thay, chỉ có cây vông là tồn tại.

Cây vông ! vẫn là cây vông của những

ngày thanh bình !

Nắng buỗi chiều chưa tắt, còn lanh lanh rồi dang lên, và trào ra ở khóm

mặt. Có lẽ đây là những giọt nước mắt đầu tiên của Lâm trong những ngày loạn.

— Nó chết rồi !

Lan, người em gái độc nhất của đời

Lâm chết rồi ! Trời ơi ! Một cái giấm

như muốn trào ra khỏi cổ. Lâm

nhẹn ngào, mắt nhìn đăm đăm về

đàng trước. Ánh đèn dầu lạc mờ đi,

rung rung và in vào vông mõ của

mắt chàng qua một lớp nước mắt.

Tiếng mẹ Lâm nức nở :

— Nó chết sau một hồi súng nổ con

! Mẹ đã cho chôn cạnh cây vông

ngoài bờ dậu ấy ; nhưng thôi, con đã

đi giùm chưa để mẹ đi làm cơm ?

— Thế mẹ ở với ai ?

— Mẹ ở với chị Tư, chị ấy vừa đi

long it gạo đằng xóm.

Lâm cảm động nhìn bóng mẹ dần

khuya sau cánh cửa. Đau khổ đang

rào rạt trong tim hồn Lâm, rồi trào

ra mi mắt, khóc người em vẫn số. Lâm

quay mình về phía cửa, mắt không

hở nhìn cây vông ngoài bờ dậu.

Lâm không thấy đèn tắt. Bóng mõ

điếc bờ dậu

đang chờ đợi

tiếp theo sau

lòng

nhé tẩm liếp, một giọng nói khàn

từ bên trong vọng ra :

ĐỜI MỚI số 107

ĐỜI MỚI số 107

NHỮNG CHUYẾN TÀU



của SONG NHẤT NỮ

Há !

Tiếng còi xe lửa rít lên báo hiệu sắp tới đoạn đường có hàng rào lưu động chắn mỗi khi tàu chạy qua. Và cứ mỗi lần chắn tàu, khách qua lại lại một phen chờ đợi.

Hình như người chủ trách việc kéo hàng rào là một người quá ư cẩn thận nên lâm kinh tàu còn cách h่าง vài cây số đã cầm đường rồi. Lâm bận lại còn nạn kéo nhầm nữa mới khở. Xe còi và người vật chờ mãi cả mất lán cả chán, rút cục không có tàu qua, vì tàu bị mìn, bị chét máy hoặc chửa vỡ.

Hàng ngày Trinh phải tham dự hai lượt chấn tàu : buổi sáng lúc 11 giờ 15 phút, tan buổi dạy học, tối chặng đó gấp chuyến xe đạp chờ buổi xế trưa, lúc 3 giờ kém 10 phút, lên trường dạy học, đến quãng đó gấp chuyến tàu đi, phải hạ mõ chờ. Khô một nỗi con đường ấy là đặc đạo để tới trường mà Trinh lại là một gã già cùi giờ ấy mới khởi hành nên tới nơi, y như rằng gấp cảnh chấn tàu. Giá chịu đi sớm hơn mười phút thì cùng lâm chí gấp lượt tàu đi thôi !

Nhưng không hiểu sao, Trinh thấy được nhín những con tàu xuôi ngược là một điều thú vị, khói than khét let phai tùng luồng như thở hắt ra, guồng bánh chuyền đều đều, tiếng bánh xe lăn rào rào trên đường sắt đã quen rú anh. Và cứ mỗi lần tàu đi khôi, hàng rào mở, xe còi, người vật vội vã đi như đe oặt lại quang thời gian vừa mất, Trinh vẫn ngạc nhiên như kẻ mèo hồn, mặc nhiên đứng ven đường như suy tính một điều gì, rồi mới nhảy lên xe. Nhiều lần, có bác phu xích lô đã gật ngửa với anh : « Gớm ! Ông này không đt lên đt để cho người đêng sau còn đt chí ! » Gặp trường hợp đó, Trinh không quên đưa mắt nhìn con người ấy, rồi như một triết nhân, anh lắc đầu và ái ngại, trèo lên xe đạp.

Các bạn kêu Trinh già. Ủ, mà Trinh già thật Đời thuở nhà ai, đt thi Tú Tài phản thứ nhất ba lần được vua ván đáp cả ba, nhưng chỉ vùi tối đáp thời rồi bị loại, mỗi bận vì một lý do. Lần đầu, giám khảo Việt vân bảo Trinh phê bình về Hoàng Cao Khải. Trinh ngó ngang đáp : « Thưa, thiết tưởng chẳng Aáng ghi tên này vào văn học sử ! »

Có một buổi Trinh bị cảnh binh phạt vì lỗi tát đi xe đạp không đèn. Vì « bạn dân » đó thời cát vẩy Trinh lại. Trinh đã trả lời :

— « Thưa, đt vùa mắt kíi dụng xe ngoài cửa hiệu sách »

— « Cán cước đt ? Mai lén quan nộp phạt ! »

— « Thưa, thiết tưởng có kẽ cắp là vì xã hội rối loạn và nhất là vì quý vị cảnh

binh không làm tròn nhiệm vụ bảo an. »

Tất nhiên Trinh được điều về quản nộp tiền nghị phạt gấp đôi lệ thường vì nhiều lê.

Trinh huy thoái dài. Một bận đang đi, thấy đám đánh nhau, Trinh ngó xe đạp xuống ngó xem. Cố gi đầu, chủ nhà đt lại nhà vì người thuê cùi áp dụng đạo Duy, hả giá tiền nhá. Chủ nhà thuê mây người phu xe bò oào khênh đỗ, rêu người thuê phản đối sê hành hung. Người thuê, biết trước tình thế, cũng đã chúa sẵn trong nhà mõ người pù khuân gao lực lưỡng đt phòng khi cần chông cự. Quả nhiên cái gí phải mõ đt đên, cuộc giáp chiến xảy ra. Nhóm phu xe bò và phu gao mõi đt còn quen nhau lúc ấy đã thành địch thủ. Kết cuộc, mõ phe có hai người bị ngã ra bất tỉnh... xứng đáng với đồng tiền lượm được do đt bên chủ nhà và người thuê khoán. Thế mà Trinh cũng thở dài. Trinh lại dư nước mắt.



Há... xịch xịch xịch xịch !...

Đoàn tàu vù qua, nhà khói như hít hoảng. Trinh ngược nhín, bắt gặp một toa son đầu thập hồng cửa đóng kín. Trinh linh cảm đến thiếu úy anh ruột Trinh đang tại ngũ, dạ hơi nao nao. Biết đâu trong toa tàu chuyen chờ thương binh từ sỹ ống. có một người nào của Trinh !

Đi hát nhà bán hàng đầu đây vang bài ca « Đợi anh về »... Trinh thản thờ theo đoàn người lê bước qua đường sắt. Có ai deo súng tiến lại bên Trinh hỏi thê kiêm tra và cẩn cược. Rồi Trinh được dẫn đi luôn..

Thì ra Trinh quên quên đến trình diện tại hội đồng Tương binh, mặc dù đã đủ tuổi và bằng cấp ghi trong nghị định. Trong giấy phút, Trinh nghĩ đến em Trinh ở nhà chờ cõi. Liệu nó có ca bài « ĐỢI ANH VỀ ».

MỘT bữa Lương đang đứng chỉ bảo khiêng những « băng ca » thương binh từ trong trụ sở đem ra xe hơi để dời đi nơi khác, bỗng đâu có một chiếc xe hơi lồng lẫy vừa chạy ngang trụ sở bỗng kẹt máy ngưng lại, tài xế nhảy xuống xe sửa chữa mười phút sau, chiếc xe vẫn tắt cảm, người ngồi trong xe bực tức gắt lên :

— Xong chưa, sao lâu quá vậy ?

Lương bỗng nhiên đề ý đến một người ngồi trong xe trông vẻ mặt quen quen, nhưng vì còn ngờ ngợ nên anh không dám hỏi. Cảnh cửa xe vụt mở, mấy người ngồi trên xe bước xuống đường. Một ông béo phệ tuổi trác ngũ tuần, tóc đã bạc hoa râm, rồi đến một bà tuổi cũng xấp xỉ, với thứ ba là một thiếu nữ yêu kiều diễm lệ. Lương giật nảy mình, nhận ra là Trần, vợ bé của ông chủ Thuận Hòa, người đã khiêu vũ trong buổi dạ hội đề quyên tiền cho chiến sĩ khi trước.

Trần đang đảo mắt chung quanh rồi bắt gặp Lương cũng đang nhìn mình. Lương nhanh nhau hỏi trước :

— Chào cô Trần à !

— Ồ anh Lương đấy à !

Lương từ trên chiếc xe cứu thương nhảy xuống đất tiến đến bên Trần. Trần hỏi :

— Anh đang bận ở gì đây thế ?

— Vâng, tôi đang điều động các thương binh di nơi khác. Xem tình hình này thi Nam Xương cũng sắp mất đây, cô à.

Hai người đang chuyện trò thì máy xe nổ. Trước khi chia tay Trần giới thiệu Lương với hai người vừa rời, mới hay đó là cha mẹ nuôi của Trần sau ngày khói lửa. Trần đưa cho Lương một tấm danh thiếp rồi bảo :

— Khi nào có dịp đến Trùng Khánh, mời anh tới nhà tôi chơi, thời chào anh a.

Chiếc xe hơi lồng lẫy từ từ lăn bánh

8 NĂM LY LOAN

DOÀN THẠCH

binh theo thường lệ trước khi đi ngủ đều bị trói chặt chân tay lại để phòng vượt ngục.

Lương nằm thao thức mãi, trong trí cùi tinh đủ mọi cách để tìm kế thoát thân. Vàng trăng hạ huyền đêm nay lờ lững treo trên nền trời xanh ngắt, thỉnh thoảng vài áng mây mờ bay ngang che lấp ánh trăng càng làm cho cảnh vật thêm phần huyền ảo. Lương nhận thấy mình nằm gần một tảng đá bắc, cạnh sác bén, thưa khi tên lính gác không đề ý bèn lè người đến bên tảng đá ấy rồi đề sợi dây trói tay mình cọ lên những góc cạnh bén. Cứ mỗi lần tên lính gác quay lòn lại tiến ngang chỗ nằm của Lương, thi anh vờ quay ra ngủ, và khi nó xông lung trở đi thi Lương lại tiếp tục công việc cưa dần vòng trói.

Nửa tiếng đồng hồ sau, sợi dây đã đứt, và Sương sẽ lén mở nốt những mối còn lại, rồi lẩn ra khỏi chỗ đó. Thấy trước mặt có một cái khe nhỏ ẩn hiện dưới rặng lau già, Lương lập tức dìu mình xuống nước rồi lẩn theo cái khe đó mà trốn thoát.

Trong khi đó, tên lính gác quay đầu lại, phát giác chỗ nằm của tù binh trống một chỗ, cuộn xuống xem xét, thấy mảnh lồng bị cưa đứt, liền rút cùi đưa lên miệng thòi báo động. Tức khắc, một tên đội canh gác thường trực chia ra xục xạo tìm kiếm khắp các ngả.

DOÀN nông dân do thám sinh Lương dẫn đầu đến trụ sở yêu cầu giảm bớt quân lương, bị giải tán. Cha của Lương thi bị chúng lôi ra thật cõi trên ngọn cây ngô đồng bên cạnh dinh làng để rắn những người dám cầm đầu dân chúng chống lại chính sách của quân đội Nhật.

Ba hôm sau trong đêm khuya, huyện Dương đang im lìm trong giấc ngủ thịnh linh có một tiếng nổ long trời lở đất xe tan bần không khí tĩnh mịch của đêm trường rồi tiếp theo

gài đương buổi dày thi, ăn hiện sau sương mù. Lần thứ nhất Lương bị đặt chân đến chốn này nên lấy bờ ngõ, lại thêm không người en thuộc, nên anh phải sống lèn vía hè của thành phố.

Mỗi buổi hoàng hôn, khi ánh mặt trời sắp khuất sau đầu núi, thi ánh n điện cung bật lên để chói lòa cả dò. Trong các quán rượu, tiệm ấy đầy nghẹt những khách ăn chơi, ưng kẽ tai to mặt lớn cùng những áo màu thướt tha ra vào những p đêm. Cảnh tượng ấy làm cho Lương rất đổi ngạc nhiên,

Lương sống vất vưởng trên hè phố đã mươi bữa rồi, quần áo léch thêch, người lại không có một đồng dinh túi, nên phải kiếm ăn từng a qua ngày.

Một buổi chiều, mưa dầm gió bắc trời, Lương bơ phờ ngồi nép bên bức tường cao dăm chiêu

ngồi, đột nhiên trong ký ức anh hiện lên hình ảnh của Trần. Ai còn ở Hán khẩu Trần có đưa cho địa chỉ và dặn dò khi nào đến khánh thi phải tìm đến thăm.

Quân Nhật đóng ở địa phương đều bị du kích của ta tiêu diệt hết rồi, bây giờ Mẹ và chị Phấn phải lập tức rời khỏi nơi này, trở về Thượng Hải theo leo trên sườn núi ở ngoại

máu phượng sống. Thuyền bè con đã bị săn sàng cả rồi, phải đi ngay khi ăn chuồng, người ở gác ra cửa, và nghe Lương ngỏ ý muốn bày giờ đấy.

Thế là không ngờ đêm hôm đó là ách.

Một lá Trần hiện ra, trang sức vô

tranh êm ám, và từ biệt luôn ruộng

— Chào cô Trần, cô còn nhớ tôi

ông a ?

Trần ngăn người ra, nhìn đến vẻ

mới đến Thượng Hải. Chân uột chân

đột nhiên vỗ trán kêu lên :

— Chết chúa, anh Lương đấy à ?

— Anh lại... thế này ? Suýt nữa thi

nhìn không ra anh, chắc có lẽ anh

vô lâm thi phải ?

Lương thở dài nói :

— Cực khổ mấy năm trường mà

hay nay thi chỉ còn có hai bàn tay

....

— Thật thế à... anh đến Trùng

anh...

— Vâng, tôi đến Trùng Khánh để

nh diện với nhà đương cuộc và

về với hàng ngũ khi xưa.

— Ô sao anh đại thế, sao anh không

tim một nơi nào để di làm có phải

ng stroud hơn không ?

(Còn một kỳ nữa)

THUỐC MỚI chữa chứng động áp mạch cao



« Hóa hợp nhất 5968 ».

Hãng Ciba gửi một ít chất đó sang phòng thí nghiệm của mình ở Hoa Kỳ, Bác sĩ Frederick Yonkman thử thuốc với súc vật, và nhận thấy rằng thuốc rất hiệu quả để hạ thấp độ căng của mạch máu. Sau khi thử với súc vật, ông bèn thử thuốc cho bệnh nhân.

Rồi 4 bác sĩ khác tiếp tục thí nghiệm thuốc với số bệnh nhân rộng rãi hơn. Trong số 97 bệnh nhân thí nghiệm, hơn nữa thấy bệnh trạng khá hơn trước — tuy rằng độ căng của mạch máu chưa xuống được đến mức bình thường.

Công cuộc tìm tòi mới đây chứng tỏ rằng chất Apresoline rất hữu dụng cho những người mới mắc chứng áp động mạch cao. Nhưng đối với những bệnh nhân đã mắc chứng này lâu năm thì thuốc không có kiến hiệu mấy, và đối với những bệnh nhân độ cản của mạch quá cao vì đau thận thì thuốc cũng vô công hiệu.

Trong những trường hợp này dùng Hexamethonium lại kiến hiệu, ngày nay các bác sĩ phối hợp cả hai thứ và đã đạt được kết quả khả quan trong mọi trường hợp.



NHÀ CHIẾT TỰ HUỲNH MINH

tác giả quyền « Đời người
trong nét bút »

Niên xem chữ ký trả lời bằng thơ
Nỗi rõ cuộc đời do ai viết ký quí Ngài
diễn đạt ra BƯỚC SANG NĂM MỚI.

Xem giúp bạn đọc một thời hạn ngắn
kể từ 1-1-54 đến 1-3-54, đọc giả hưởng với
giá đặc biệt 30\$, gói bằng bìa phiến
hoặc 30\$ timbre dù số. Cần cho biết tuổ
Nam hay Nữ.

Địa chỉ :
HUỲNH MINH
430-9 F. Louis-Saigon

Chú ý : Nội trong tuần quí Ngài sẽ
nhận được bản doanh.

Tôi làm trinh thám



CÁI VÒ SÀNH

LÚC ấy chị tôi được 17 tuổi ; tôi lên 11. Gia đình chỉ có ba người ; hai chị tôi và một người cô. Một gia đình như thế tất nhiên không có gì bảo đảm cả. Hơn nữa, chị tôi có lẽ là một cô gái đẹp lảm : cứ xem những chàng trai dập đầu tôi lui nhau tôi thì biết. Anh nào cũng sẵn sàng o bế chúng tôi, kể công người của, tranh nhau mà dâng. Cô tôi thật đã khổ tâm không ít, phải ở làm sao như « bát nước đầy » đối với mọi người. Khôn ngoan đến thế mà cũng không khỏi gây thù tích oán.

Một bữa sáng kia, tôi còn ngái ngủ trên giường, bỗng nghe vỗ gõ vang tiếng chị tôi khóc hu hu ngoài sân. Tôi vội vàng tung chăn chạy ra xem : thì ra một đám cây café tơ nuốt làm sao, đã bị bắn tan xác. Tôi bấm telefon, rọi ngay một bông đèn. — « Anh bầy Thu, anh bầy Thu, đập vỡ tui. » Hoảng hốt, bỗng đèn vụt chạy thành thịch về phía cuối xóm. Chó bắn bên đưa nhau tru trên cho một hồi.

Hôm sau, trước Hội đồng làng, anh chàng Thu phải thú tội và bồi thường. Cô tôi hôn tôi, chị tôi cười tươi như trăng rằm. Thì ra anh chàng Thu bị chị tôi cự tuyệt mà thành ra anh chàng thù.. vặt.

NGUYỄN HỒNG VIỆT



Chải GOMFIX
Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội

Cô tôi cùi lấp mài câu ấy, làm tôi đậm ra sự cái « vò sành » còn lại không khéo cũng bị đập bể nốt. Bỗng tôi nảy ra một cái ý hay, quyết thí nghiệm thử. Tôi náo chí tôi cũng đòi đem cái vò cất vào trong nhà, tôi nhất định không cho, bảo chí rằng tôi đã có cách. Cô tôi mỉm cười, để mặc tôi.

Đêm đêm khi mọi người đã ngủ, tôi chắt dậy, cột vòng vào đít vò sành một sợi dây gai nhô, lườn xuống sàn ván kê vào dưới ngạch nhà bếp, vò đến giường tôi nằm ; tôi lên giường ngủ và không quên buộc đầu sợi dây vào ngón chân cái ; trên đầu, tôi đeo cái đèn « bin ». Kè ra tôi chưa nhất định làm gì đây, trong lòng thấy nó sợ sợ làm sao, nhưng tôi muốn biết mặt cái người ấy lắm, cái người phá hại nhà tôi.

Hai đêm liền, không có gì. Tôi đã muốn thôi không làm cái trò ấy nữa, có lẽ đem cái vò cất đi thì chả chuyện hơn chăng ? Nhưng đêm thứ ba, tôi đang ngủ mơ màng, bỗng ngón chân cái tôi bị đứt mạnh quá ; tôi suýt la to tên mệt. Cố lê trôi đã tôi lại thêm vội vàng, vội nǎm được miếng vò là đứt chạy, nên anh chàng nào đó đứt sợi dây đì mà không để ý lắm.

Tôi vùng dậy một cái, mở nhẹ cửa sau, đi lan ra ngoài tắt. Tôi không dám đón đầu, chỉ đứng nấp bên trong hàng rào thấp gần cổng thôn. Cái bông đèn đến chỗ đứt hai cái vò hôm trước thì tôi cũng vừa men theo kịp đứt điện với bông đèn ở ngoài đường. Giữa tôi và bông đèn, có cái hàng rào « hộ mệnh », tôi không sợ nữa. Bỗng.. « choảng ».. cái vò bẽ tan tắt. Tôi bấm telefon, rọi ngay một bông đèn. Tôi la lên rất to :

— « Anh bầy Thu, anh bầy Thu, đập vỡ tui. » Hoảng hốt, bỗng đèn vụt chạy thành thịch về phía cuối xóm. Chó bắn bên đưa nhau tru trên cho một hồi.

Thôi thì bao nhiêu chàng trai lại đen, ai cũng nói lời an ủi, ai cũng tỏ lòng xung giận. Tôi lầm lết nhàn mắt mọi người xem : người nào trong những chàng trai ấy đã hạ cỏy cửa tôi ? Tôi hiểu chưa ra thì ngay đêm ấy hai cái vò đứt đựng nước uống không chán mà tự nhiên chảy ra ngã ba đường trước nhà tôi và vỡ nát ra từng mảnh ! May mà ai đó chỉ có hai tay nên còn thừa lại chiếc « vò sành » ! Cô tôi có vẻ ngây ngô nhiều, ý chừng muốn đứt khoát gã chí tôi cho anh chàng nào đó cho xong.

Không biết vỡ tình hay hữu ý, với chàng trai nào tôi thăm cô tôi vẫn cứ một luân điệu.

— Ài làm chi thì làm, tôi chỉ biết cháu tôi nó ưng ai thì gả cho nấy... kề ra thì ai đó cũng còn có nhân, còn để lại cho chiếc « vò sành » !

Ngày nay, xứ Pérou đứng vào hàng thứ ba trong các nước Nam Mỹ. Diện tích : 1.421.864 cây số vuông.

Dân cư : 7.300.000. Kinh đô Lima. Thành phố chính : El Callao, Arequipa. Đó là miền đất đá mỏ của ra Thái bình Dương. Pérou có những chóp núi cao nhất : Huancan (6.720 thước) Nur (5.100 thước) 65% dân Pérou sống vùng quê nhưng La Mina kinh đô ở các biển 8 cây số gồm đến 1 triệu dân. giống người da trắng : 1.400.000 trong số 3.200.000 dân Ấn Độ, 1.350.000 dân da đen, 1.100.000 dân lai cả giống và 50.000 dân da vàng.

4 thứ thổ sản : mía, bông, lúa mì. Phân lèn (guano), (phân chim bắc trên các mỏm đá, thứ phân tốt nhất trong các thứ phân) là nguồn lực của Pérou. Vàng hiện nay đã cạn nhưng Cuzeo có ngôi đền Inca rất đồ sộ và tường vách bọc vàng lấp lánh. Thời ở đền Inca là giòng giỏi của mặt trời. Con gái trình đem đốt cháy đèn hiếu cho thần mặt trời.

Ở Lima có tượng thủy sư đẽo Dupetit Thouars, người đã che chở cho dân thành phố trong trận chiến trao giao Chile và Pérou. Nhiều đài khắc đá mang tên là Outousi.

Hình ảnh và tên món nữ trang ấy ám ảnh mãi trong trí óc của nữ thần cho mãi lúc nữ thần cùng em về đến cung điện.

Dân thích ăn ớt. Món ăn đặc biệt : súp vắt chanh lên.



RÈN chopper dây Cordillère luôn có tuyết phủ. Ngày ngày gã chán cừu trong vùng thung lũng nọ. Nuôi những con vật là để dâng cho Chúa Mặt trời.

Gã là một thanh niên trẻ đẹp, là Acoyanapa. Acoyanapa thời rất hay.

Một ngày nọ trong lúc Acoyanapa đang thổi sáo thì có hai người con của mặt trời bước lại gần gã tim nói chuyện. Acoyanapa không nhận thấy hai người đến nên rất ngạc nhiên gã bèn quay xuống vì nghĩ rằng hai người hẳn là hai thần về hai ngọn suối danh tiếng này trong nước.

Gã không dám trả lời vì gã quá kín mến hai ngọn suối đó. Hai cô tiên thiệu là con gái của Mặt trời và gã dừng sờ sét giã. Muốn làm lòng gã, hai cô sờ vào vai, lúc Acoyanapa đứng dậy và hôn vào cả hai nữ thần.

Sau khi trao đổi vài lời với hai gã xin phép dẫn đàn cừu về. Như trước khi từ giã, người con gái tên là Chouquillantou muốn biết gã là gì vì xem ra gã rất bảnh bao nữa, cử chỉ của gã cũng kh

TRANG THIẾU NHI TRANG THIẾU NHI TRANG THIẾU NHI

GÃ CHĂN CỪU

và

người con gái của Mặt Trời

GIANG TÂN kè



tổn. Gã trả lời tên gã là Acoyanapa. Nữ thần lại hỏi gã về miếng « lập lác » bằng bạc đeo trên trán, gã trả lời : món nữ trang đó mang tên là Outousi.

Hình ảnh và tên món nữ trang ấy ám ảnh mãi trong trí óc của nữ thần cho mãi lúc nữ thần cùng em về đến cung điện.

Hầu quên nỗi buồn rầu. Nếu những giòng suối ấy đáp lại lời hát của công chúa, công chúa có thể bỏ lâu dài đi tìm gã chán cừu mà không sợ sét vua cha giã.

Vừa lúc ấy, công chúa thức dậy. Chim đã biến mất. Nàng vội vã mặc quần áo bước lại gần suối và bắt đầu ca giọng veo von. Từ thi suối nỗi giọng rì rào, lặp lại lời nàng hát. Công chúa hiểu rằng các ngọn suối muốn giúp nàng nên nàng cảm thấy sung sướng vô biên.



HÀN Acoyanapa cũng vậy, gã không thể nào quên được Chouquillantou, nét mặt rất xinh xắn ấy cứ lớn vỗ mãi trước mắt gã và lòng gã buồn rầu vô hạn khi nghĩ đến ái tình kia sẽ đi đến chỗ tuyệt vọng. Gã cầm láy sáo hy vọng lấy tiếng sáo làm khuây bớt nỗi buồn nhưng gã chỉ thôi lên những khúc nhạc buồn, buồn đến nỗi sau cùng gã chỉ biết khóc lè.

Gã la lớn :

— Đau khổ dồn lên người. Chết chóc nặng lên đầu. Không còn một tí hy vọng nào nữa cả !

Mẹ gã là người sáng suốt đoán hiểu nỗi buồn của con. Bà biết rằng con minh sắp phải chết nếu như bà không tìm ra được một vị thuốc gì cho con uống.

Bà ra đi về phía chân núi, đi mãi

tới chiếc lều của con đúng lúc mặt trời cũng vừa lặn.

Acoyanapa quá thất vọng thủ thật cùng mẹ. Bà mẹ đem hết lời khuyên giải. Bà biết rằng ở hốc núi đá có mọc thứ cỏ có thể chữa bệnh đau tinh thần. Bà đến đấy hái lấy một ít và đem nấu lên.

Vừa lúc ấy, bỗng hai công chúa lại hiện ra. Thấy bà mẹ của gã chán cừu, hai người lễ phép chào hỏi và xin phép đứng lại nghỉ ngơi.

Bà mẹ Acoyanapa từ tốn đem thứ cỏ bà vừa nấu chín dâng hai người. Ăn xong, Chouquillantou bước ra tìm Acoyanapa vì nàng tưởng rằng gã đang giữ cừu. Nhưng bà mẹ đem dấu con dưới một cái túi đặt trong lều, Thấy chiếc túi, Chouquillantou hỏi bà tôi ấy ở đâu mang lại. Bà lễ phép trả lời đây là món quà của một vị thần gửi cho người vợ yêu quý. Công chúa khẩn khoản yêu cầu được tặng chiếc

Thouars. Chouquillantou cũng em mang túi về cung điện không ngờ có gã chán cừu nằm dấu mình trong túi.

Chouquillantou vội vàng lai vào phòng riêng. Trong lúc ngồi lại một mình, nàng đặt tui lên giường và khóc nức nở. Nàng thiếp ngủ lúc nào không hay, trong lúc ấy gã chán cừu tỉnh dậy và gọi tên nàng lên. Nàng mở mắt rất đỗi sợ hãi khi thấy người yêu quý xuống trước mặt nàng và khóc. Nàng hỏi gã làm thế nào mà

(Xem tiếp trang 40)

● TRUYỆN CỔ TÍCH XỨ PÉROU

ĐỜI MỚI số 107

● TRUYỆN CỔ TÍCH XỨ PÉROU ●

● TRUYỆN CỔ TÍCH

29

Đả phá tư tưởng (trong Nam khinh Nữ)

Chị Hồng Phúc,

Hôm nay em viết bức thư này cho chị, có mục đích bàn với chị về Tư tưởng « trong Nam khinh Nữ » của hầu hết các dân tộc trên trái đất này. Riêng về Việt nam ta, em nhận thấy sự khinh miệt phái nữ càng rõ rệt và đã ăn sâu từ ngàn thuở. Dưới đây em xin trình những bằng chứng:

1) Trong 400 gia đình hết 90 phần muôn con trai hoặc cháu trai. Họ coi việc sanh con gái là một sự không hay, một việc hèn hay là một thất bại.

2) Những đứa con trai lớn lên là được nương nìu săn sóc chu đáo và cho ăn học đến nơi đón chốn đăng hoàng hơn những đứa gái.

3) Những đồ dùng của phái nữ: quần áo vân vân... đều bị coi như bẩn hờn của phái Nam. Họ căm tuyệt không cho giặt chung hoặc ngâm chung cùng chậu và chỉ được phơi ở những nơi ít người qua lại vì sợ làm bẩn mất.

4) Phái Nữ đám đang việc gì cũng bị khinh thường: thí dụ lái ô-tô họ sợ không đủ sức lực, làm bút toán, họ sợ không đủ tài trí, lãnh đạo việc công hay tư nào cũng bị họ đánh dấu hổ, để dật và khinh trước mặt.

Còn nhiều việc nữa em kẽ không viết. Em xem thấy phái Nữ ta đã bị khinh miệt từ lâu trong bụng mẹ cho đến khi sống chung dung ngoài xã hội.

Châm dứt thư này, em mong chị cho biết ý kiến để chúng ta tạo điều kiện « ĐẢ PHÁ TƯ TƯỞNG TRONG NAM KHINH NỮ », cho chị em chúng ta được cởi mở mọi phần nào.

Kính chào chị,
Hồng Thị VIỆT LINH
(Giadinh)

**

Phúc thư của Thị Hồng Phúc

Chị Việt Linh,

Xin chị theo dõi mục Nhân Bản Mới sẽ rõ nguyên ủy về tệ tục Trong Nam khinh Nữ, và mới mong cùng nhau tìm ra phương sách giải phóng cho phái chúng ta, Ý kiến chị nếu lên, xin đưa ra đây để các bạn xa gần cùng thảo luận trước, rồi Tòa soạn Đời Mới sẽ gop ý kiến sau.

Chào tin tưởng

Bạn chị T.H.P.



VII

NGƯỜI

không có Giác thấy những gì nàng đã thấy: « hy sinh ở mặt trận... » Và giờ đây người góa phụ dầm bước trên bùn đất nhận ra chốn cũ, nơi hai người đã yêu nhau, dề lòng lại nhủ lòng là thật đã có một dĩ vãng...

Con đường ngoằn ngoéo, cỏ dài mọc đầy cả lối đi. Nhìn ra đâu đâu cũng không thấy một nóc nhà, một làn khói. Khô mà tưởng được rằng chốn hoang vu này xưa kia đã có một làng. Chỉ những cột nhà cháy nám còn chứng tỏ rằng trước đây đã có người ở.

Mai đi thông thã, khó nhọc rút giày ra khỏi đường bùn đất sét bởi mùa đông âm uất. Sương mù mịt trên những cánh đồng tro trọi. Một đàn quạ bay qua, tiếng kêu lanh cả không trung. Mai nhìn chung quanh minh: một thế giới xám đặc, mịt mù tuyệt vọng. Trời không mưa nhưng không khí uất lạnh thăm cả vào mặt.

Nàng đến gần đám cây cao, chỗ đường quanh khúc. Bây giờ nàng đã có thể nhìn thấy ngôi nhà đầu làng, một xóm dệt cùi, tiếng quay sợi đều quanh năm từ sáng đến chiều. Mai muốn mỉm cười như gặp lại một người quen cũ xa cách lâu năm. Nhưng xóm dệt đã tiêu diệu, nhà cửa xơ xác không còn nhận ra được nữa. Lòng nàng se lại. Nơi đây, ngày trước, Giác đã có lần đưa nàng đến xem. Hai người đứng giờ lâu nhìn những tơ sợi dán dệt thành tấm, lắng tai nghe tiếng quay đều, êm ánh như cuộc đời thôn dã.

Hai vũng bùn đầy nước trên lối đi. Nước bùn bắn cát vào những bụi cây nhỏ hai bên đường. Cát lá tro cành, thưa thoát không che khuất chân trời. Mà chân trời thì vắng vẻ, hiu quạnh, chỉ thấy mờ mịt, ẩm uất, từng lúc đán quạ đèn bay ngang kêu.

Bây giờ Mai sắp đi qua trường học, nhưng tường trắng, ngôi đền ngày xưa chỉ còn là đống gạch vụn.

Nàng hoảng tưởn là mình đã bước xuống lầm ga, đi vào một nơi xa lạ, hoang phế.

Nhưng đây thật là ga Bình An, quê hương của Giác với nàng. Nhà ga không còn nữa, song tên Bình An đã viết lên một mảnh gỗ đóng ở một cái cột. Mai mở miệng ra định nói với Giác là quê hương mình đã bị tàn phá, nhưng hổn nhở lại là chỉ đi một mình, không có Giác bên cạnh,

Nàng ngừng người lên trong thất vọng: đám bùi có lẽ đã hư hại hết rồi, nhưng trong vườn chắc còn cây cột. Mai mở miệng ra định nói với Giác là quê hương mình đã bị tàn phá, nhưng hổn nhở lại là chỉ đi một mình, không có Giác bên cạnh,

NỮ CỨU THƯƠNG

* PHÓNG TÁC của HOÀNG THO *

ở đây có người ở.

— Chúng nó đốt, đốt hết cả. Mọi hôm chúng nó đến, cả làng bỏ chạy trốn. Đến khi yên trở về, tôi không tìm ra nhà tôi ở đâu nữa. Thế nào, cậu Giác vẫn mạnh đầy chứ ?

Mai cố hết sức để thoát ra mấy tiếng khó khăn, yô lý :

— Giác... chết rồi...

Rồi nàng vò tâm nhắc lại câu thông thường vẫn thường thấy trên mặt báo, nghe ở máy truyền thanh, đọc trên ai tin của quân đội gửi đến :

— Hy sinh ở mặt trận.

Tức thì nàng lấy làm thận vì những tiếng phô phang ấy, những tiếng người ta có thể viết hay đọc, chứ không thích hợp với một người thân yêu.

Bà cụ già không tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả, nội dung hay hình thức câu ấy, đối với bà là chuyện rất bình thường.

Lẽ tất nhiên, đối với bà, Giác không phải là hình ảnh hạnh phúc của một ngày hè nồng nực, mà chỉ là một người quen thuộc. Từ nay, bà coi anh ta vào hạng người can đảm « chết ở mặt trận ». Mai cảm thấy mình hết sức cô đơn, lạc loài giữa cảnh tàn phá của làng cũ rồi bỗng tiếc đã gặp bà cụ già nhìn nàng với con mắt thản nhiên, không chịu chui vào lều.

— Ở đây không còn dân ông nữa, quân Đức tới bắt đi hết rồi... Bọn trai tráng thì chúng nó treo cổ lên... kia kia, trên các cành cây đó..

Bà cụ thốt ra hết sức đơn giản như nói đến một chuyện thường tình lầm, khiến Mai cảm thấy thiện thùng, sẽ nói :

— Vâng, vâng... Hai mắt nàng chăm chũ nhìn ra xa, trên khoảng xám đặc, ẩm uất còn tro đống nhà sụp nát, mấy cành cây khăng khui.

— Có đánh nhau ở đây à?

— Không, bên ta vây được chúng nó, chúng nó phải rút đi.

Một lần nữa Mai lại nhìn đến quanh mình.

— Không có đánh nhau ở đây, sao thế kia...

— Ối chào, chúng nó mà.. Trong hai tháng trời ở đây chúng nó đóng ở trong nhà, đuổi mọi người ra ngoài, đến đuổi chúng tôi phải ra ở ngoài ruộng... Thế rồi, trước hôm kéo đi,

Tiêu thuyết
tình cảm mới

chúng nó châm lửa đốt khắp nơi, đốt rành rẽ, thứ tự, từng nhà một, không bỏ sót một chỗ nào...

— Thế còn cây cối ?

Mai hỏi, dột nhiên hy vọng, đợi chờ một phép lạ, tin rằng bà cụ đưa cánh tay giàn guốc trả cho nàng thấy cây nhẵn của mình cây nhẵn của nàng và Giác còn sống sót sau trận cuồng phong, um tùm lá xanh trên chốn diệu tàn.

— Cây cối ấy à ? Chúng nó hạ hết từ lâu để làm củi đốt... Nhãn bay bưới, bắt kẽ cây gì, miễn đốt cháy là chúng nó chặt cả... với lại chúng thích phá phách nữa.. Cây nhỏ chúng cũng đốn trại. Cò còn nhỡ khóm lan ở trong vườn nhà không ? Thế mà chúng nó chặt sát tận gốc, để cười chơi... Bọn phát xít, hết nước nói cõi a ..

... Mai quay trở lại. Nàng lại bước qua cầu nhỏ. Đã biết bao lần trước đây, Giác với Mai cùng đi qua nhịp cầu rung rinh này ! Cố lẽ lợp bùn dính trên mặt ván còn giữ vết chân của Giác chẳng ?

Không, chắc chắn là không ! hàng nghìn gót giày quân giặc đã chà đạp lên dây rào, xóa bỏ tất cả những gì là trong sạch.

Nàng nhận thấy mình lạnh run, hai chân ướt đầm, áo khoác ngoài ấm, mặt tê cứng. Nàng đi từng bước chậm chạp trở về phía ga, « như sau một buổi đưa đám ma v.v ». Maiighba thầm thề, nhưng sự thật nàng có dự vào đám ma Giác đâu... Làm sao nàng có thể chôn được chồng vì Giác chết ở ngoài mặt trận. Có thể thi thể Giác bị tan nát ? Cũng có lẽ xác anh chỉ còn lại một mớ tro tàn, không thể nhận ra được nữa ?

Nàng không chôn Giác được hôm nay, ở ngay chốn hai người đã được sung sướng, trong một nấm mồ lớn, lớn đến đón nàng không biết biết quý xuống đầu đê hòn mặt đất lạnh.

Mai bước đi, hai mắt đầm đầm ở xa, không trông thấy gì ở trên con đường lầy lội.

Nơi kia, hai người đã sánh vai cùng bước, chỗ nàng đã đến đứng đợi chồng trở về, Rồi cả hai cùng đi về nhà, nhà của đôi lứa trẻ trung.

(còn tiếp)

Xem Đời Mới từ số 101.



(37)

Sơ lược cốt truyện

Giữa những ngày lang thang đi kiếm việc, Hướng gặp Lũy, một người bạn nghèo hối cùn nhò. Lũy sống bằng rất nhiều nghề lao động và tuy thất học nhưng anh cũng như Tạo, luôn luôn có gác học hỏi để nâng cao mực sống của mình lên. Giao du với Lũy, Hướng được dịp đi sâu vào đời sống của lứa người thiếu thốn mà anh vẫn ước ao được gần gũi hầu khuyên khích họ nương cao trình độ văn hóa.

Bì làm được ít lâu, Hướng quen Hướng bạn cùng sở. Hai người yêu nhau. Chẳng may Hướng bị sa thải cùng với một số bạn đồng sự. Sau những ngày sống hồn đòn, một chiều kia theo số phận Hướng, Hướng cũng bị mời ra khỏi nơi làm việc. Anh gặp Hướng lúc đó vì sự sà sút của gia đình đã trôi giật sang dòng sông trộy lạc, mất niềm tin. Hướng định kết liễu đời mình.

HAI THỨ NGƯỜI THỦA LƯƠNG HÌNH như không muốn chạm chán nhau ở đây, một giây xe ô tô Hoa kỳ đậu cách biệt hẳn ở một bên kia bờ đường sạch sẽ. Mấy chủ sôp phơi lùi hói chui lồng già phổi bụi cho những chiếc xe qui giá. Lên quá mấy bước là đoàn tàu nhà binh hùng vĩ đương những nòng súng đại bác bít đồng.

Hướng bỗng có ý định sẽ vào sở Thủ. Cái ý nghĩ đi dạo sở thú nhằm một buổi chiều thứ sáu làm Hướng chợt nhớ đến Cận, anh bạn y tá tra khói bài. Những chiều chủ nhật nào hết cả thủ tiêu khiền. Cận lỗi Hướng vào sở Thủ. « Đè ngầm mấy con khỉ chúng làm trò cho đỡ buồn... »

Cận bảo vậy. Hướng thật thảm thương bạn riêu chơi. Chiều nào vắng người Cận bảo: « Không có người đẹp, mình tạm ngầm mấy... con khỉ vậy » Hướng cười ngòi ngắn thi bạn hắn đã thêm: « Ấy cái giống khỉ nó làm trò nhiều khi lại còn không... khỉ bằng người ! » Trong thấy một cô giáng chừng như nữ sinh, áo ngắn, tóc kẹp châm chủ ngầm mấy con nai và nghênh ngoặc bùt chi lèn một tập giấy vẽ, Cận bấm ban:

— Cô này lại khác người hơn là

ura ngầm « con nai vàng ngọt ngào » ! Chắc thất tình !

Cận cười bất cứ cái gì đến trước mắt. Đó là cái cười châm biếm của một gã con trai yêu cuộc sống mà vẫn còn hoài nghi về những cảnh trái ngược đến chua xót ở xung quanh.

Chiều nay Hướng trôi lại sở thú chẳng phải để ngầm mấy tà áo màu hay cười chọc cái ý nghĩ đi thanh tra một bầy khỉ cái yên tĩnh của khu vườn chim trong buổi chiều chín mây sám. Vài ba bóng người thơ thẩn ở bên bờ con kinh nước lèn liếm rẽ mây cây xi già. Con voi mà Hướng chẳng biết nó già hay trẻ vì cặp ngà cùt lùn, cong cái vòi mõm meo lèn thời phi phò đuổi ruồi bọ vo ve ở trên đầu. Người gác chuồng thú lùi hói chặt mày dấu mía non cho voi ăn. Chuồng nai vàng tanh mẩy con nai đã chui vào trong mái nhà tranh tối tranh sáng hiền lành ngổn lá.

Mấy chiều thăm dần. Một sông phẳng lặng in màu xanh lục loáng đèn. Hướng có cảm tưởng như nghe cả tiếng rì rì rung trên thảm cỏ. Chiếc xe đạp chạy chậm chậm. Trục bánh ràng khẽ nhỏ vòng bi kêu rào rao. Chim chiều về tò sò sạc trong lá cây. Từ một nhà máy gần tiếng máy chạy buồng và đều đều. Có tiếng rú của một chiếc xe nhà binh vọng lên đầu đó. Bóng tối đồ xuống từ những lùm cây cao. Hướng đi vòng qua đầm xén vắng. Mấy bác chụp hình rao cuồi cùng đương xếp đồ lè lùi thổi ra về. Gió bốc lên xào xạc trong lá cây. Đường phố trùm trong một màu tím đậm một vài giọt mưa bắt vào mặt gã con trai. Hướng muốn di lang thang khắp phố cho hết đêm nay. Nhưng nghĩ đến chiếc xe đạp, hắn lại quay trở về nhà trọ.

Cái ngõ quen thuộc có con đường đi dã chìm trong bóng tối. Ánh đèn của một vài nhà trong ngõ hắt ra, lợt lạt. Đêm đã xuống từ bao giờ. Gió

hiu hiu. Mưa rụng mau hơn, thảm tời cõi áo gã trai. Mây phát thanh của một nhà nào nỉ non đưa đến một giọng hát quen thuộc. Tiếng vĩ cầm trong và sắc thảm cái buồn vào lòng Hướng như những giọt nước mưa lạnh thảm qua lần áo sơ mi mỏng vào da thịt. Một đứa trẻ vừa khóc ré lên. Tiếng bà mẹ nựng: « Ôi chào, con cưng của tui ! » Cái giọng đàn bà ống eo khiến Hướng chợt nhớ đến Duyên nhiều lần cũng nựng con một cách vô cớ làm người ta đồ ghét.

Có lẽ người đàn bà lúc đó đương nhớ đến một cái gì âu yếm quá, cái cử chỉ khi ở cạnh một người chồng. Hướng bỗng thấy ái ngại cho người thiếu phụ.

Thằng Tuấn nghe tiếng két cửa chạy ủa ra :

— A ! Cậu Hướng dia ! (về)

Thằng bé nói một giọng đặc Sài Gòn đến tức cười. Hướng lặng lẽ xoa đầu đứa cháu dễ yêu. Hắn dựng xe đạp thi nghe một giọng àn cần cất lên: « Sao hôm nay về muộn thế ? »

Hướng uể oải đáp : Dạ, cháu... cháu làm quá giờ !

Hướng đã giấu cái tin không vui của mình. Duyên đương chải tóc ở trước bàn phấn, vẫn nhiên nhìn Hướng ở trong gương. Hướng bắt gặp đôi mắt gợn gợn một ý tình loi lả. Hắn không thấy gì một vẻ tươi tắn khác thường. Một mùi nước hoa thoang thoảng trong gian nhà, thơm đượm và quyến rũ. Hướng nhớ đến tiếng cười ròn ròn nào của cô gái nhảy bạn Duyên, tiếng cười như giữa những giây phút khoái lạc. Một cảm giác gai gai kéo đến. Hướng quay với chiếc áo mưa rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Sau lưng hắn, bà cụ gọi với: « Cơm đến nơi rồi còn đi đâu thế ? »

Hướng chỉ kịp quay lại: « Cụ đừng đợi cơm cháu ».

Hắn tưởng tượng thấy bà cụ đương chép miệng như mọi lần.

Ra đầu ngõ Hướng mua một bao thuốc. Đã lâu hắn bỏ thuốc cũng như ngày nào từ già Tinh, hắn thôi không uống rượu. Hướng không còn biết tới những cơn say đến nhức đầu và nôn mửa. Tối nay Hướng bỗng thấy thèm hơi thuốc lá thơm. Hắn nhớ đến những buổi tối lạnh đã xa ở Bắc, những tối phiếm du cùng mấy người bạn rủ nhau vào một tiệm trà uống cà phê rôm, hút thuốc thơm, nói chuyện khéo đẽ đợi giờ đi xem chiếu bóng.

Người ta thường bảo trời lạnh hút một hơi thuốc cho ấm bụng. Hướng chưa bao giờ gấp cái cảm giác đó, nhưng hút thuốc vào một ngày lạnh,

như bóp nghẹt lấy Hướng. Hắn cố nhoai ra...

— Thày đi chơi, thày ?

Hướng giật mình ngược lên. Một anh phu xe, không rõ tuổi, da mặt mồng mịt tới xương dương nhẹ cái nụ cười mèo mò của một gã nghiện ma cà, ngọt ngào mời khách.

Hướng gieo mình lên nệm xe và dẽ mặc cho anh phu xe muốn đưa mình đi đến đâu thi đưa. Lát sau Hướng chợt hỏi :

— Bánh không, chú ?

Gã đập xe cười khùng khục trong cơn xiết: « Dạ, còn nhỏ lắm. Thày ».

Mưa vẫn lai rai. Nệm xe âm ấm. Từng hạt mưa nặng nề thoảng rụng llop bắp trên mui xe đã ướt xũng. Chiếc xe di lắc lắc, xiêu vẹo. Hướng nghe cả thấy tiếng anh phu xe thỉnh thoảng lại thở khò khè. Xe đậu ở một ngõ cụt. Gã phu xe lật đật dở áo tới phía trước xe đoạn sê thưa: « Dạ, thày vô đây ».

Hướng đứng phản vân trước căn nhà có một vách khía lách sụ. Cho thêm bình tĩnh hắn hỏi lại người phu xe :

— Căn này hở ?

Gã đập xe gật và túm tím bảo : Thày nhận clukong đi.

Hướng lầm theo lời, mệt gã đòn ông vận áo cánh trắng dày cửa ra.

— Mời thày vô.

Hướng móc túi cho gã phu xe hai chục và không đợi nghe một lời cảm ơn, lặng lẽ theo anh Lời bước vào nhà.

Gian nhà không rộng lắm nhưng khéo bày biện theo một kiểu tân kỳ. Bốn chiếc ghế hành học da đỏ troi nằm bốn góc. Hai chiếc bàn nhỏ trên có mặt kính mỗi chiếc đứng gữa một đôi ghế. Trên mặt bàn nằm một ch้อง báo in hình màu khóa thân. Bên kia một hộp thuốc thơm đặt bên một chiếc bát lửa và một cái gạt tàn thuốc trắng men trắng. Bàn giữa trải một tấm đàng ten trắng lót dưới lớp kính tròn dày dặn.

Trên bàn nỗi bật mấy bông hoa trắng, đồ điểm là xanh trong một chiếc bình pha lè đẹp một kiệu thật đơn giản. Góc phòng, trên chiếc tủ dày ly tách và rượu tây xứng xứng một pho tượng đan bà bán thản. Góc khác một chiếc máy thau thanh chém chệ trên một máy chạy đĩa hát. Cho nên muốn tránh điều làm lố, là mặc cày trước bờ, thiết tưởng có đặt nỗi vấn đề Lý thuyết về giáo dục — chứ nhất định không phải là vấn đề Thực Hành về giáo dục — ra mà giải quyết thi mới mong mở được lối thoát cho công trình khai hóa dân trí, Dân tâm và Dân quyền của xứ sở Ngày Nay và Ngày Mai.

KIỂM ĐẠT

VĂN ĐỀ GIÁO DỤC

(tiếp theo trang 19)

Quốc có đã động gì đến nền giáo dục toàn thể chưa ?

Kết Luận

tạm nhấn mạnh rằng: hiện giờ nền giáo dục nói chung đang làm vòng bế tắc về nguyên lý, về xu hướng, về phương Pháp — tức là về quan niệm giáo dục — nhieu hon ta ve to chuc.

Cho nên muốn tránh điều làm lố, là mặc cày trước bờ, thiết tưởng có đặt nỗi vấn đề Lý thuyết về giáo dục — chứ nhất định không phải là vấn đề Thực Hành về giáo dục — ra mà giải quyết thi mới mong mở được lối thoát cho công trình khai hóa dân trí, Dân tâm và Dân quyền của xứ sở Ngày Nay và Ngày Mai.

N. B. T.

KỶ SAU:
« Ba quyền sách nát,
đam thắng trẻ ranh »

TINH THẦN LÃNG MẠN

của Chu Mạnh Trinh

(tiếp theo trang 20)

thấy những tâm hồn giống nhau vì những đặc thù như vậy.

Nhưng dẫu cụ Nguyễn, vì sống sâu đậm với tinh thần với giải cấp, tâm hồn chưa đựng khắc khổ nhiều hơn cho nên thành công rạng rỡ trong tác phẩm minh, về kỹ thuật cũng như về tinh thần.

Với thế kỷ 19, Chu mạnh Trinh đã thừa hưởng kho tàng lăng mạn giàu có của các thi nhân cùng nòi trước: lăng mạn nghiêm trang của bà huyện Thanh Quan, lăng mạn vương giả của Đức Tông, lăng mạn đứng đắn của Dương Khuê, hay giàu có, chứa đựng của Nguyễn Du. Tất cả vật liệu đó được kiến tạo trên một nòng cốt thuận tiện: hoàn cảnh, dẫu cấp, cá tính.

Nhưng cũng vì Chu không nhận định rõ ý hướng tiến hóa của xã hội nên không tài nào tiến xa hơn như các văn sĩ lăng mạn âu tây từng thấy. Thời ơi với phong trào xúc tiến, lạc lõng trong rừng thanh âm, màu sắc, quên hẳn những sức cọ xát mạnh mẽ bên ngoài để hoạt động, Chu mạnh Trinh dừng ở lăng mạn.

Tinh thần Chu đã ảnh hưởng mạnh về sau lên thi văn Tân Đà Nguyễn khắc Hiếu, Á nam Trần tuấn Khải, Tương Phổ... Tiếng khóc kèn hè, khía lồng sầu cổ đó còn cọ xát tinh thần các thi nhân tiền chiến tranh. Đây cũng là một gạch nối quan yếu giữa hai thế kỷ về xu hướng lăng mạn, cũng là biểu hiệu cuối cùng của mức tiến văn nghệ thế kỷ 19 vậy.



VII

— Không ký tên... Không dè ngày tháng...

Thiếu nữ nắc lèn, thốt ra hai câu tuyệt vọng rồi gục đầu lên vai bà cụ, tay nàng soán lấy bàn tay vô tội của thẳng Kỳ, trong khi thẳng bé ngực mắt ngó nàng thủ thỉ :

— Chị Hai à... anh Hai cho em ảnh hai bàn tay... của chị... anh Hai cho em nghe tiếng hát của chị... ở trong đĩa ấy nên thấy chị ở ngoài phố là em nhận ngay ra chị liền...

Bà cụ cầm tay thiếu nữ, thân thiết : — Mụ cũng nhận ngay ra con... ngay từ lúc con mới vô đến đầu ngõ... suốt từ sớm đi lê về lúc nào mụ cũng mày mò... mụ biết chắc là có người thân đến... Ủ phái, thế là... « nó đi mất rồi ! ». Nhưng nó đi đâu mới được chứ ? (bà cụ chẳng chợt nhìn thiếu nữ, giọng trách móc)... Sao con không về sớm lấy vài ngày... hay lấy một ngày thôi... có phải là... là...

— Bầm má, tàu bay đến Đài loan thì bị hỏng máy mất mấy giờ.. rồi đến Hương Cảng thi đoan họ khám một vụ gi lòi thôi quá.. lở mất non nữa buỗi... thành thử mãi trưa mồng Một mới tới Hà Nội... con vội vã đi tìm bà con hỏi tin anh ấy... rồi đến Sài Gòn là con ở sân bay về thẳng ngay đây... Thế mà không kịp...

— Kịp làm sao được con ! Thôi, Má biết rồi : cái duyên kiếp của con người ta cả mà... Thẳng Hai, cái số của nó cao lắm... Quả săm sớm nay « Ngài » cũng dậy đúng như thế... đúng như quả săm hồi trong năm Mão xin cho nó... « Ngài » phản là cung Thiên di của nó có con

của... chúng nó mà ! Má chỉ là chuyển náo lũ chó, ngoài chuyện đậm dặm nó đủ thứ ra, là giờ cái trò.. Biêu Thuyền quốc cái trò mũ cao áo dài ra dù nó, nó là nó tài lầm... Thi đấy, trong năm, có một cơ quan quốc rất là bự mới nó đi chung thiên hạ, dề tuyên truyền Hòa hòa biếc gì đó, mà con có biết nói với Má thế nào không ? Nó « Chỗ sống của con là ở đây, mà q khong thể tha lỗi được tố quốc ở gót giày như bọn mắt gốc khác. O muốn làm gì thì làm ; con nhất dại đây để... con làm lại cuộc đời cho và... cho những người đang ngắc ngo như con. »

Mắt bà lão mờ lè.

Mắt thiếu nữ mờ lè.

Thằng Kỳ bần khoán ngó hai ng Ngoài vườn, khoảng nắng chói c in bóng đậm loáng loáng của mây bay, Đàn gà nháo nhác lẩn gốc cây. Con chó lèi vươn cổ hóng theo bóng phi cơ.

Thiếu nữ ám ức :

— Nhưng anh ấy lại còn về dại lại còn nhất định ở lại đây làm thura má ?

Gióng bà cụ thêm phần tin rồ

— Má xem ra ít ai hiểu nó... (bà lão vuốt tóc thiếu nữ) cả mẹ... mình cũng chưa thể hiểu được đâu, con à. Vì nó thường nói

má nhiều lần rằng : dân thi ở

chẳng là dân ? dân ở đây hợp

nó hơn... nó với dân ở đây là m

— Nhưng, má ơi!... thối tha

lâm mất rồi !

— Ấy đấy ! Ấy đấy ! Ai cũng kêu như thế. Nhưng con có biết nó

mỉm cười mà ấm ở thủ thi với ng

nào thân nhất rằng : « Có thối tha

mới có đất sống, mới cần đến mìn... »

thường mọc lên ở đầm bùn... » và nó

với má là : « Sống toàn với thánh c

buồn lầm và cứu vớt được ai ? Ngay

đức Phật bà Quan Âm kia cũng còn p

xuống địa ngục thì mới cứu dân đ

được chứ ! »...

Nên má thì má tin

lầm; vì nó thì nói sao là nó làm đ

như vậy. Nó ngoan lầm. Đồng bào

xóm này quý nó lắm. Ai cũng kh

má tốt số lầm mới có được đưa c

— dù là con nuôi — như nó..

Kh là phải, nó.. dẽ thương lầm m

Ấy thế rồi tự nhiên hôm qua, thi

tinh cả xóm, trẻ con sôn sao lên

chuyện « nhà thầy Hai loạn ! »

(còn tiếp)

Xem Đời Mới từ số 101

ĐỜI MỚI số 107

ĐỜI MỚI số 107



HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi

án hỏa, trừ đàm và trị các

những ho bất luận mói phát

hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc
Thái-Bình-Dương

25, Rue des Artisans

CHOLON

BẢO NHI AN « HOÀN CÀU »



Hoàn-cầu Dược Phòng

99 Quai de Belgique—SAIGON

CÓ BÁN KHẨP NƠI

THUỐC HO

LA HƠN QUẢ TINH

CỦA ĐỨC LÂM SĨ
đặc biệt trị Phổi nám, sát trùng lao và
các chứng Ho phong, Ho gió, Ho lao.
Ho tồn, Ho súc huyết, Ho sán hậu công
hiệu cấp kỳ, giúp biết bao nhiêu người
lành Phổi và khỏi Ho trở lại mạnh mẽ
như thường. Cam đoan kết quả.

Nhà thuốc ĐỨC LÂM SĨ

16 đường An Điển—CHOLON

Khắp đại lý tiệm thuốc Việt Hoa có bán



CHEMISE MAY SẢN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise
may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại
nhà may :



CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút. Col Indéfor-
mable Có nhiều hàng đẹp, nút Man-
chette và Cravate tuyệt

35



GYRALDOSE

(Dược phẩm Chatelain)
Dùng vào việc vệ sinh kín đáo
của phụ nữ

Có bán khắp các tiệm thuốc Tây



ESTRAN VAN
PTIQUE SCIENTIFIQUE
LUNETTERIE
12. PHAN THANH GIÂN SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-
Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sắm :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên
(Equinine actioée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine actioée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



dễ uống, công hiệu thần tài, 20 năm
danh tiếng.

Muốn Bán

Phố lầu mới cất luôn đất tại
đại lộ Trần Hưng Đạo
Chợ quán

Có đèn (compteur riêng 10
ampères) và nước.
Cầu tiêu máy.

Trên lầu và dưới đất đều lót gạch
bông. Nóc bằng.

Cát toàn bằng gạch tiêu (terre
cuite) và đúc bằng bêton armé cả
(rất chắc).

Các sở phí sang tên chủ bán chịu.

Xin hỏi tại nhà báo Đời Mới
117, đại lộ Trần Hưng Đạo - Chợ quán

MÀU ĐỎ HOA VÔNG

(TIẾP THEO TRANG 25)

Em tôi đứng dưới màu hoa đỏ
Trong nắng chiều
Đàn chim sáo hát vang

Cũng có những mùa hoa vông nở,
cánh đỏ rực đầy cả một góc bờ đậu,
roi cả vào lòng sán, Lan và Huyền
như vui lây cái vui của tiếng gió, cười

trên cánh hoa đỏ, nhất với những
cánh hoa vừa đỏ, ép vào lòng sách
để giữ mãi một ít tháng ngày : thơ

của cuộc sống !

Nhung rồi...

Bất nước tràn khói lửa...

Lâm khoác vội chiếc áo quân nhân,
từ giã thôn xóm, mẹ già em gái và cả
cô láng giềng mươi sáu tuổi ấy dè
lên đường giữ nước.

Tháng ngày qua. Mùa hoa vông nở
lại đến. Vẫn những cánh hoa màu đỏ
năm xưa, vẫn hai người thiếu nữ ấy
nhặt cánh hoa vông, nhưng ép vào
lòng sách mà lại chẳng thành hình
thập tự. Giữa màu đỏ của mùi hoa
vông năm ấy, Lan và Huyền khoác lên
minh chiếc áo trắng có kết hình chữ
thập, thắm hồng như màu đỏ hoa
vông.

Màu đỏ hoa vông ! Màu đỏ hoa vông !

Rồi một hôm

.. Cố ai biết màu đỏ hoa vông

Giữa màu ly loạn

Là màu người hay sắc đỏ màu hoa ?

Có những hôm nào, Lâm khen cô
Huyền có đôi môi thắm đẹp như
màu đỏ hoa vông. Rồi cũng một hôm
nào, cô hàng xóm xinh xinh ấy gửi
Lâm một cánh hoa vông đỏ thắm để
chờ mong một ngày về giữa mùa

thanh bình hoan lạc...

Rồi chiều nay.

Dừng chân im lặng trong làng vắng.

Tôi được tin em đã chết rồi ;

Là thôi một mảnh hồn trong trắng,

Tình em ngàn kiếp cũng là thôi. (2)

Một niềm cay đắng len lỏi trong
tâm hồn, cuồn cuộn trôi xuôi trong
huyết quản Lâm. Ánh trăng vàng vẫn
soi rõ mấy cánh hoa vông màu đỏ
roi lác đác trên nấm mồ hoang lạnh.
Chiếc bình hương vắng khói lạnh
lùng tẩm giữ mấy cánh hoa vông,
những cánh hoa vông thắm hồng
màu ly loạn.

Xa xa có vài tiếng súng nồ...

Vẫn còn ly loạn. Ly loạn cho đến
bao giờ nhỉ ? Mùa xương của cả một
thế hệ con người đồ dã nhiều rồi.
Màu da chung tộc, tư tưởng có khác
nhau chứ máu mủ trong huyết quản
con người vẫn là một, vẫn thắm hồng



thắm hồng như màu đỏ hoa vông,
Làm chợt nghĩ đến ngày mai...

Vẫn còn ly loạn...

Màu vẫn còn đỏ, màu đỏ hoa vông
vẫn còn thắm. Rồi trong những ngày
mai ly loạn, giữa mùi thuốc súng, màu
màu đỏ, giữa những :

... chiều mưa trận mạc,
Anh ngồi nghe ráo rạt khói buồn thương.

Cuộc đời em vì ai tan nát
Và vì ai máu lửa ngập quê hương ? (2)

Nhung thôi, em hãy nằm yên với ba
thước đất. Rồi hằng năm cứ đến độ
này, hoa vông lại nở, những cánh hoa
màu mè sẽ rơi rớt lên mình em trên
một lớp đất dày cỏ mọc. Màu đỏ hoa
vông sẽ ủ áp mình em như một chiều
mạnh áo cừu thương ;

Hoa niên chưa thắm đã tàn,
Nghìn năm bến cũ vẫn còn xót thương ;

Màu tươi còn quyện cát vàng,
Thịt xương em bón huy hoàng tương lai,

Tình em nước biếc sông dài.
Hồn em tiếng rít gươm mãi đêm đêm. (2)

Ánh trăng vàng vẫn trãi mình trên

nấm mồ hoang lạnh. Sương xuống
nhiều. Lâm bảo chị :

— Thôi ta vào đi chị ! ngày mai
em còn phải đi sớm. Những ngày qua
đù sao vẫn là riêng của quá khứ. Ngày
nay và xây đắp cho ngày mai đang
đến ; Em Lan mất rồi và cô Huyền
cũng không còn nữa, tình cảm của
đời em tuy có sứt nẻ ít nhiều, nhưng
lo gì, ngày mai huy hoàng của xứ sở
sẽ cung cấp cho em Ly loan vẫn còn,
em không thể ở nhà giúp mẹ em được,
em nhớ chị trông nom hộ em, Em
xin hẹn chị đến ngày thanh bình...

— Thôi chú cứ yên tâm, chú không
phải nói nhiều về chuyện ấy, ngày
nào chị còn sống, mẹ em còn yên ám.
Đời còn bao nhiêu chuyện đang chờ
chú, lo gì đến những chuyện tầm
thường ấy.

Lâm nghẹn ngào thầm cảm mến
người chị họ chàng.

Sương xuống nhiều, bóng hai người
ngã dài và gấp lại trên minh ngôi mộ.
Một vài cánh hoa vông màu đỏ vẫn lác
đác rơi trên nấm mồ người em gái.
Vẫn lác đác rơi như những giọt máu
thắm hồng của cả một thế hệ con
người còn đồ vi chiến chinh...

THƯƠNG LAN

(2) Thơ Mai Xuân,

Gió Tây... Gió Bắc... Gió Nồm...

(TIẾP THEO TRANG 18)

chân sào toàn là ngũ Phụ nữ chợ Thương, Bến Ngự giọng thanh tura giọng gái y pha nhô, minh thon như minh gái Chiêm thành thuở xưa, cánh tay và hắp về uyên chuyền ngang từ chi vũ nữ Hòa Chân Lạp...

Hồi! hồi! du khách mười phuông, ai có điểm phúc đặt chân đến cõi đất «lòng Trời phụ bạc mà lòng Người không hề phụ bạc» này, xin hãy bình tâm ngoanh về phuông Tây, cảng lồng phôi ra, không phải dè hưởng thụ mà là để chịu đựng ngọt gió phùng phục thời lửa về miền xuôi... Có chịu đựng nỗi làn gió ấy thi họa chàng mới hiểu nỗi súc tranh đấu bén bỉ của lớp dân gày của xír dàn gầy này...

Vì tất cả CẢNH nô, VẬT kia, NGƯỜI ấy đều là kết quả của sự Nhân lực thắng thiên: Con Người xír này đã rốc toàn súc của hai bàn tay vững chắc và một khối óc cường cường ra «lái» ngọt gió lửa như lái con thuyền gọn và sạch lướt trên dòng sông Cả, sông La, sông Gianh, sông Hương, sông Trà Khúc,

Và họ đã thắng. Thắng làn gió lửa. Thắng gió lửa, họ vượt Tràng Sơn sang khai hóa Ai Lao.

Thắng gió lửa, họ đào sông, ngòi, hò, lạch.

Thắng gió lửa, họ uốn nắn, bào gọt bờ biển thành các vịnh Nghệ An, Đà Nẵng, Ba Ngòi, Phan Thiết...

Thắng gió lửa, họ làm cho đất sỏi nuôi nòi trach vàng, họ dài cát lấy vàng, họ lặn rừng lấy cùa, họ lặn biển mò kim...

Họ đã thắng.

Thắng gió lửa — «nhũ danh» là gió Léo — họ du nhập sản vật nước Léo: thuốc Léo, bầu Léo — và «cô đi có lại mời toại lòng nhau» họ đã thi ân giải phóng Ai Lao năm lần

Giới thiệu báo mới

Chúng tôi được tin tuần báo «Cần lao», sẽ xuất bản số đầu vào ngày thứ bảy 3-4-54, do một nhóm kỹ giả cần lao chủ trương,

Vậy ân cần giới thiệu cùng quý bạn đọc.

BỜI MỚI

Giữ cho giấy quý Bà mới mãi

Ấn HẢI QUANG

nín không dính quần áo.



Muốn đi dự hội GENEVE?

(tiếp theo trang 15)

có thể đại diện một xu hướng chính trị rõ rệt.

Cũng có nội bộ tức là đưa các dân phái, các nhóm quốc gia tới nhận thức tình thế và lấy thái độ đối ngoại và đối nội, làm cho các đảng phái ấy tạm quên những xung khắc lợi quyền tư riêng trong khi phải giải quyết vấn đề tồn vong của Tô quốc.

Thắng gió lửa, họ đã đặt được nền tảng đầu tiên của cuộc giao dịch quốc tế, giữa Việt và Âu, những từ năm 1620 dĩ tiền; họ đã cùng ngoại nhân tạo ra được thứ chũ Quốc Âm phổ biến La tinh đầu tiên trên lục địa châu Á, và cũng là lần đầu tiên trên châu Á, họ thiết lập nỗi chế độ của dân tộc Việt Nam hay không cần có.

Lập trường ấy không phải chính quyền tự cho mà được. Nó phải là lập trường của nhân dân đặt dưới quyền cai trị của chính quyền. Dù là nhân dân không thể trực tiếp phát biểu ý kiến nữa, cũng có phương pháp khác làm cho bộc lộ ý nguyện của nhân dân. Về mặt chính trị, ở trong nhân dân có các đảng phái, các tổ chức xã hội vân vân, thì ít ra cũng phải hỏi ý kiến của những tổ chức ấy.

PHÁI ĐOÀN di dự Hội không thể là một phái đoàn tầm thường. Ngồi chung bàn với các tay dày mưu mỏ, lâm thủ đoạn, thì nhân viên phái đoàn Việt Nam phải là tay lão luyện, mà nhất là phải thử «đầu óc» đã từng dám chống đế quốc trong thời để quốc thịnh vượng, hoặc đã kháng chiến và từng sống với Việt Minh mà chỉ vi Tô quốc chờ không vì Việt Minh. Phái đoàn Việt Nam cần nhận thức rằng sai một bước, trật một cái thế nhỏ là có thể đưa cả dân tộc Việt Nam xuống hố thăm.

TẠI HỘI NGHỊ GENÈVE phái đoàn Việt Nam sẽ đóng vai trò trọng yếu.

Không nên coi thường vai trò của mình trên trường ngoại giao. Vẫn biết nước ta là nước nhỏ. Nhưng vị trí của nước ta là vị trí thia khóa. Ta họ

hỗn là ta có thể gây nên chiến tranh thế giới để đưa nhân loại vào địa ngục khói lửa.

Việt Nam lọt vào khối Nga-Hoa là tất cả Đông Nam Á sẽ bị xích hóa. Trong trường hợp ấy khối Tây Âu phải tìm cách phá cái thế bì. Nhứt có thể trở lại Mãn Châu. Họ Tưởng có thể lên Hoa Nam. Chiến tranh đó rất dễ phát sinh.

Với chiến tranh thế giới lần thứ ba thì chưa át ai còn ai mất, chưa át nhân loại sẽ còn hay mất!

VĂN LANG

hà báo BỜI MỚI

tài hạn ở Nam Việt
và Quân nhân
(cả tiền cười phí)

tháng...	20\$
tháng...	60
tháng...	120
năm.....	240

Bru phiếu xin đề tên:
ông TRÁC - ANH
Hộp thư 353 - SAIGON

BASTOS
juice



Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhút
47,rue Canton-Cholon

Ba môn học rất cần thiết cho
các bạn thanh niên:

Xã hội học
Kinh tế học
Chánh trị học

đạy bằng Việt văn theo lối hàn thụ.

Hội chương trình điều lệ:

COURS DE SCIENCES SOCIALES
82-84, Blvd. de Belleville - Paris

MỘT GÓI THUỐC HẢO HẠNG

Hàng đúc **TRÍ-ĐỘ**

Số 87, đường Arras-Saigon - Điện thoại số 21.188

Lanh đúc, tiện rèn và làm đồ người các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhà khiêu vũ

ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccard - CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

Chải GOMFIX

Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội

TRANG 42

CỘT TRUYỀN
của
LÝ CHÂU SÁC

BÓNG HANH PHÚC

TRANH VẼ
của
T. THU

Bắc.— Sao ông cứ nóng tính như thế?

Thanh.— Thường ba em có những phút bất thường tính như vậy anh à!

Anh đến chơi mà không hẹn trước cho em biết. Anh đừng buồn, thứ lỗi cho Thanh và những việc không hay đã trót xảy ra.



Bắc đến Thanh để nhờ Thanh trao giùm lá thư này cho Thùy. Thanh sẽ lời giúp Bắc chứ?



Lui về Bắc còn quay
lại chúc Đóng và Thanh
xây dựng hạnh phúc
vững bền. Thanh không nhận lời
và mong Bắc, Thùy đạt được
lời chúc ấy.