

ĐỜI MỚI

SỐ 106

Từ 25-3 đến 1-4-54

NAM VIỆT 6\$00
TRUNG, BẮC, MIỀN, LÀO . . . 8\$00

TRONG TẬP NÀY :

- ĐẶT LẠI VĂN ĐỀ TÒ QUỐC.
- VÌ SAO PHẢI KÝ HIỆP ƯỚC ĐỘC LẬP RỒI MỚI LIÊN LẬP ?
của TRẦN VĂN ÂN
- NHÂN BẢN MỚI : CỨU LOÀI NGƯỜI LÀM NGUY
của HÀ VIỆT PHƯƠNG
- ĐỐI VỚI NHÀ KHOA HỌC KHÔNG THÈ GIẤU ĐƯỢC SỰ THẬT.
của HOÀNG XUÂN HÂN
- ĐIỀU TRA : BẠN GÁI ĐÓ THÀNH ĐÌ TÌM NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG.
- PHÓNG SỰ : ĐÂY HÀI PHÒNG !

HÌNH BÌA
THĂM NÚI TRĂM
Ảnh của Nguyễn Cao Đàm

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN
167 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
Điện thoại : 793—Chợ Quán
Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN
Quản lý : TRÁC ANH
Hộp thư 353 Saigon



Cao Đàm 1954

Ý KIẾN BẢN ĐỌC

BÌA « Đời Mới » Xuân năm nay kề về ngày 1/1/1974 thì rất nhiều vì bao nhiêu bạn đọc tức bấy nhiêu ý nghĩ nhưng chung quy Đời Mới cũng như tôi và tất cả muốn ngán người dân Việt ai ai cũng mong mỏi Hòa Bình và Hạnh Phúc mau mau sớm nở trên giang sơn biển đảo của chúng ta này.

Hai người con gái : tượng trưng hòa bình và hạnh phúc.

Dựa lưng vào nhau : sự đoàn kết và nương tựa.

Hai bộ mảnh vỡ cưới : lạc quan và hi vọng.

Đằng sau hai cô một chấn sáng sủa mây u ám tan dần dần.

Và hai chữ Đời Mới gạch đứt đỏ rực tố sợi đấu tranh chắc chắn và mục tham vọng vì chữ i có chấm. Và còn chữ Xuân nữa ôi ! bay bướm làm sao ! Cả một mùa Xuân rực rỡ, quấn quít lấy nhau, hoa, bướm hòa bình, hạnh phúc.

Còn về phần bài nào mà tôi thích nhất thì sự thật bài nào tôi cũng ưa cả.

Bó là những cây viết tái hăng và chọn lọc. Biết thế nào phân biệt ? Nhưng tràn lấp một lúc, sự xôn xao lung tung, thì thật ra phần thi ca đã xâm chiếm hồn tôi quá nữa. Bài : Em ơi ! Cứ đợi anh về của Kiên Giang.

Chà ! lời thề mới thảm thiết quẩn quít làm sao ? Ngâm lên nghe vừa oai hùng vừa náo nức ! Từng hàng chữ ngâm lên là tiếng cảnh tiễn biệt của kẻ len đường gửi lại người vợ trẻ hãy cẩn mài và khép lồng lui dời, ngày trở về của kẻ chính phủ sống lại.

Tôi đã ngâm thơ mãi trong phòng kín tôi mấy hôm Tết mặc kệ bên ngoài rộn lên những lời chúc mừng khoe của khoe con vò ý thức.

HOÀNG PHÚ (Hải Phòng)

Bạn H.C.T. (Huế) :

Có bạn ở Đà Nẵng. Không hẳn là cộng tác viên thường xuyên chỉ viết bài như trâm ngàn bạn khác.

Bạn Văn Sơn :

Học sinh nhạc khúc có trật một lối ở nhịp thứ 16 phải thay vào đầu lồng mới đúng. Có thể đăng vào trang thiếu nhi.

Bạn Hoài Châu :

Có xem kỹ lời T.B. của bạn. Đẹp cho.

Bạn Ng. H. S. :

(Hanoi) Đã gửi đăng báo khác xin đừng gửi về Đ.M. nữa, đăng lại không tiện.

Bạn Huệ Văn :

Đề tài cũ quá rồi. Tím ý mới để sáng tác.

Bạn Ng.T.Nguyễn :

Đã nhận được bài bạn và có xem lá thư.

Bạn T.H. (Bétre) :

Bạn ít đọc báo (như bạn nói trong thư) nên đã hận bạn ấy mà bạn cũng không hay.

Bạn Phú Đức :

Bức ảnh bạn gửi tặng Đ.M. đẹp lắm. Có dịp sẽ đăng.

Các bạn Võ Văn Tài, L.N.N. (Hanoi) Đ.T.H., Mai Băng Phương, Bình Quan.

Bài của bạn đã nhận được. Đa tạ.

Bạn Lưu Thái Dzo :

Bài ấy làm tôi nhớ đến H.N. Đặng xem lại, sửa chữa ít nhiều mới tiện đăng.

Bạn Như Hoàn :

Tiếc rằng Toàn soạn không có bạn phụ trách và ngành ấy để trả lời thắc mắc cho bạn. Nhưng xem xét rằng với tuổi của bạn, hay khoan tấp tạ.

Hộp thư Tòa soạn

Các bạn Mộng Huyền. Cô La, Sơn Hữu, Tùng Đan :

Đã nhận được bài các bạn. Đa tạ

2 bạn Đào Giai Trâm, Nam Định :

Mong biết tin bạn. T.Đ. Lộc.

Bạn N.T.H. :

Tình em đã nhận được.

Bạn Thế Phong :

Công Người đã nhận được. Gửi tiếp cho.

Bạn Song Hồ :

Có dịp sẽ đăng hoặc số đặc biệt, hoặc số thường. Đẹp cho.

Bạn Phan Phương Kỳ :

Đ.M. vẫn luôn luôn mở rộng cửa tiếp nhận bài các bạn xa gần. Xem xong chúng tôi trả lời bạn.

Bạn Thương Lan :

Mẫu đồ họa vòng « Hanoi mến thương » đã nhận được.

Bạn Việt Linh :

Bài ấy giữ âm điệu đầy: Sẽ đăng.

Bạn Văn Thành :

Nội dung « Xuân tới » không nói lên được gì cả, gửi cho những bài khác.

Đề tránh sự mất bão

Chúng tôi có nhận được rất nhiều thư của bạn đọc dài hạn cho hay báo bị mất.

Mất bão, vỡ mặt tinh thần, không phải là việc đáng buồn; bởi vì điều ấy chứng rằng có người hom đọc báo.

Nhưng vỡ mặt vật chất, điều ấy làm thiệt bạn đọc dài hạn cả nhà báo.

Nhà báo chịu lỗ là việc đã đành, song báo « bồi thường » đến tay bạn đọc quá trễ, làm mất thời gian tách.

Đề tránh điều ấy, chúng tôi đề nghị :

— Nơi nào có thè hợp 2, 3 anh em mua một tờ báo, thì nên làm việc ấy.

— Nơi nào có bạn Đời Mới sẵn lòng tham gia bồi đắp cơ quan chúng, xin can thiệp với các bạn tổng báo của sở Bưu điện, mời anh em ấy đến nhà mượn báo đọc.

Nhà báo đọc bớt quan tâm đến công cuộc giải báo, không để thiêu rụi. Nếu có thất lạc, là thất từ nhà « trạm » này đến nhà « trạm kia ».

Mong được các bạn tiếp xúc với nhà Bưu điện địa phương. Phản chúng tôi thì lo liên lạc với sở Bưu điện Saigon - Cholon.

ĐỜI MỚI

Giá báo Đời Mới dài hạn (cả tiền trước phí)

TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng....	28.00
3 tháng....	84.00
6 tháng....	168.00
1 năm....	336.00

Bưu phiếu xin đề tên :

ông TRÁC ANH
117 đại lộ Trần Hưng Đạo - Choquan

SÁCH HỌC SINH

TIẾNG HÁN VIỆT

THÔNG DỤNG

của THANH NGHỊ

Một quyển Hán Việt từ điển dày đủ không có in phẩn hán tự. Những danh từ kinh tế, chính trị... đều có chú tiếng Pháp. Sách dày 550 trang, bìa cứng đẹp, mạ vàng.

Giá phổ thông : 50đ.

Nhà xuất bản THỜI THẾ



Chung quanh cuộc thương thuyết Việt-Pháp

Trong phiên nhóm hôm 12-3, ông M. Jacobquet đã tuyên bố rằng Pháp sẵn sàng thừa nhận độc lập hoàn toàn của V.N. song lại đưa ra cho phái đoàn Việt 4 câu hỏi về vấn đề liên kết.

Ông Nguyễn Quốc Đính đã đáp lại bằng 1 cuộc giải bày rất dài trong phiên nhóm hôm thứ bảy.

Ngoại trưởng V.N. giải thích những đài cương của lập trường V.N. đối với vấn đề ấy.

Nhưng lời giải thích của ông Nguyễn Quốc Đính có lẽ đã đưa một phần lớn vào bẩn kiện nghị mà Đại hội toàn quốc đã biểu quyết hồi tháng Octobre năm ngoái về vấn đề liên kết với Pháp.

Tự ý và bình đẳng liên kết

Ngoại trưởng Việt nam mong mỏi rằng cuộc liên kết ấy phải có tính cách « tự ý và hoàn toàn bình đẳng với nhau ».

Ngoại trưởng không tuyên bố « chấp nhận hay bác danh từ Liên hiệp Pháp » cho cuộc liên kết ấy, mà chỉ lặp lại quan điểm của Việt nam đã bày tỏ nhiều lần là: ký kết với nước Pháp hai hiệp ước riêng biệt: 1) độc lập của V.N. 2) V.N. liên kết với Pháp.

Hội đồng Nội các Pháp nghiên cứu

Sau khi Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Đính đã bày giải minh bạch lập trường của Việt Nam

như thế, chính phủ Pháp phải xem có thể chấp thuận được không để cho cuộc thương thuyết được xúc tiến mau le.

Vì thế hôm 15-3-54, Hội đồng nội các Pháp đã nhóm họp để nghiên cứu để nghị

Ngày 16-3-54 Ủy ban chính trị lại tiếp tục các cuộc bàn cãi.

Phiên nhóm của Ủy ban chính trị bị dời lại.

Ngoại trưởng Bidault cho rằng dự án Việt Nam đang được nghiên cứu tách khỏi Hiến pháp nước Pháp quá xa nên khó có thể cho chính phủ Pháp chấp nhận được. Sau phiên nhóm, ông Bidault đã được lệnh thảo một phần dự án.

Vì có bất đồng ý kiến giữa các Tông trưởng Pháp nên phải đoàn Pháp đã yêu cầu phát đoàn Việt nam rời buổi nhóm của Ủy ban chính trị lại.

Binh phầm về vụ bắt đồng ý kiến giữa các Tông trưởng Pháp nên phải đoàn Pháp đã yêu cầu phát đoàn Việt nam rời buổi nhóm của Ủy ban chính trị lại.

Ông trước có ý kiến rộng rãi hơn, ông sau thì chỉ theo sát Hiến pháp, đúng theo lập trường của quốc hội vừa rồi, muốn dành cho Pháp một phần trái hơn trong Liên hiệp Pháp.



Chung quanh cuộc hội nghị Genève

Tại Hội Nghị Genève, Pháp sẽ nhìn nhận Chính phủ Bắc Kinh?

Mãi đến nay, Pháp cũng như Mỹ vẫn

chính thức nhìn nhận chính phủ của Tưởng ở Đài Loan và chỉ có nước Anh là một trong ba cường quốc Tây phương đã nhìn nhận chính phủ Bắc Kinh và cố gắng làm cho chính phủ này được các nước khác nhìn nhận.

Nhưng đối với nước Mỹ vì những lý do ngoại giao, việc nhìn nhận này cũng là điều không thể thực hiện được, ngày nay cũng như cách 5 năm về trước.

Các ngoại trưởng Nga và Trung cộng không mong rằng Mỹ thay đổi thái độ, cho nên các ông sẽ cố gắng dùng áp lực đối với nước Pháp và lập trường của ông Bidault ở Genève sẽ rất khó khăn. Chính phủ Pháp rất ước muốn thương thuyết việc giải quyết cuộc chiến tranh.

« Trước khi đề cập tới các vấn đề Âu châu, vấn đề văn hóa hòa bình ở Đông Dương sẽ được bàn cãi tại hội nghị đó »

Hội nghị Genève sẽ hoàn lại chăng?

Trong một cuộc nhóm họp báo chí, Ngoại trưởng Dulles đã tuyên bố có vài dấu hiệu rõ rệt

cho rằng chính phủ Nga sẽ sắp âm mưu tri hoán việc thi hành quyết định liên quan đến hội nghị Genève định ngày vào ngày 26 Avril.

Ông nói rằng hình như Trung cộng không hài lòng về địa vị dành cho mình ở Genève. Bắc Kinh đã định mình là mình sẽ được đại diện ở đó với tư cách là một trong Ngũ cường, ông thêm rằng có thể âm mưu tri hoán của Moscow sẽ làm hoán lại ngày mờ hội nghị Genève.

Nga băng lòng mờ Hội nghị Genève tại lâu đài L. H. Q.

Phát thanh một tin tức của Thông tấn xã Tass dài bá ám Moscow đã loan báo rằng, chính phủ Nga đã chấp thuận đề nghị của Tây phương về việc tổ chức hội nghị Á châu tại lâu đài Liệt quốc ở Genève.

Vẫn theo thông tấn xã Tass, chính phủ Bắc Kinh cũng đã chấp thuận đề nghị này và đề nghị ấy đã được một giáo sư nói đến: giáo sư này đã được chuyển giao cho đại sứ Mỹ ở Moscow là ông Charles Bolben, nhờ sự trung gian của phó ngài sứ trưởng nước Nga.

Thêm các quốc gia chịu tham dự Hội nghị Genève

Hoa Lan đã tỏ ý băng lòng tham dự hội nghị Genève thảo luận về vấn đề Viễn đông. Thế thì chỉ còn có Ethiopia và Nôm Phi là hai nước từ chối lời mời tham gia hội nghị này.

Không còn vấn đề Nam hàn gởi quân đội qua Đông dương

Ngoại trưởng Pyung Yen Tae tuyên bố với báo chí rằng Nam hàn đã bỏ dự định gửi quân đội qua Đông dương.

Ngoại trưởng nói: « Không còn vấn đề gửi quân đội qua Đông dương nếu bộ tư lệnh Liên hiệp quốc và Pháp không muốn việc đó ». Ông cũng tiết lộ rằng ông vẫn chờ Mỹ cho biết ý kiến rách rẽ về hội nghị ở Genève.

MỘT NGHĨ SĨ MỸ TUYÊN BỐ:

Mỹ sắp lâm vào chiến cuộc Đông Dương

Vừa rồi ông Lawrence Smith, nghị sĩ Cộng hòa miền Wisconsin đọc diễn văn tại nghị viện có tuyên bố: « Nếu chúng ta chưa xác định ở Đông dương, it nữa chúng ta cũng sắp làm vào chiến cuộc đó một cách nguy hiểm ».

Ông Smith là nhân viên tại ủy hội ngoại giao của nghị viện có phát biểu ý kiến rằng tổng thống Eisenhower không hoàn toàn cam kết rằng Mỹ sẽ không bị lôi cuốn vào chiến cuộc đó lúc nào thòng. Mỹ tuyên bố tại buổi hội họp báo chí hồi tuần lễ rồi, nói rằng Mỹ chỉ tài chiến khi nào quốc hội biểu quyết tán thành.

Ông Smith thêm rằng vấn đề Mỹ có thể lâm vào chiến cuộc Đông dương đã được gởi ra nhân vụ Mỹ gởi phi cơ và chuyên viên hàng không qua Đông dương.

TẠI HỘI NGHỊ LIÊN MỸ

Xứ Guatemala không chấp thuận bản tuyên ngôn chống Cộng

Việc xứ Guatemala bác bỏ bản tuyên ngôn của Mỹ đã khiến các giới Trung Mỹ rất xúc động. Phái đoàn Mỹ không quá bối rối về việc này, vì người ta trả liệu trước như vậy, nhưng Mỹ tiếc rằng Argentina và Mexico không chịu ủng hộ bản tuyên ngôn này.

47 nước trong số các quốc gia dự hội nghị Liên Mỹ lần thứ 10 đã chấp thuận bản tuyên ngôn, Thái độ của xứ Guatemala không chấp thuận những biện pháp đe bắc công khẩn bộ ngoại giao và quốc hội Mỹ tin chắc rằng xứ này thân cộng.

Tuần lễ Võ Kông Quốc

Tin chiến sự

Trong những tuần qua, người ta chờ đợi một trận quyết liệt trên chiến trường Đông Dương, bắt đầu từ chiều hôm 13-3-54, trận đánh đương đầu phủ đỗ khai diễn.

Vào khoảng 6 giờ chiều, Việt Minh bắt đầu tấn công. Trong pháo 105 ly của V.M. bắn đạn đường. Pháo bắc ở Điện Biên Phủ bắn trả lại. Lúc trời đã tối, Việt Minh xung phong vào ba điểm lửa. Hai điểm lửa đã trở thành hai biển lửa.

Theo các giới quân sự lần đầu tiên ở Đông Dương có một trận đánh theo kiểu Âu châu hay Triều Tiên.

Sáng ngày 14-3-54, nhiều trận giao phong quyết liệt xảy ra trên quốc lộ Hanoi-Haiphong, quay quanh lân công các đồn đặc cốt sát đồng Việt Minh lộ và con đường sắt, nhưng đều bị gián đoạn.

Xét chung trong tuần này, khắp Bắc Việt đều sống trong tình cảnh báo động. Nếu không có giấy thông hành đặc biệt và không có lính gác dẫn dắt thì không ai được phép vào thành Hanoi.

Trong ngày Việt Minh lấn công D.B.P. các lực lượng liên quân Pháp-Việt đã đỡ bộ lên Quinhon.

Ở Nam Việt có vài cuộc tập kích nhẹ ở phía Tây.



Chung quanh « Phong trào liên hiệp quốc gia »

Ý kiến Linh mục Hoàng Quỳnh

Linh mục Hoàng Quỳnh, đặc phái viên của Đức Giám mục Lê hữu Từ đã tới Saigon. Ông lại cầu hỏi, cuộc thương thuyết Pháp Việt đang tiếp diễn tại Paris có hy vọng thành công không, Linh mục đã tuyên bố: « Kết quả hội nghị Paris một phần lớn tùy nơi thái độ rộng hổn xiêu biết và thẳng thắn của chính phủ và dân chúng Pháp, may là quyết thỏa mãn đây đủ mọi nguyện vọng của dân chúng Việt Nam.

« Người ta vừa cho hay rằng một nhóm người lý khai tự gọi là Phong trào Liên hiệp quốc gia hòa bình » đã có một lôp trường khác sòng bộ trong một bức thông điệp đã khai ở Mars, đại khái như sau: « Chúng tôi vui lòng chịu giá nhập Liên hiệp Pháp. Hy vọng ở Việt Nam chưa tiêu tan hẳn nếu thay đổi được thế chế.

Linh mục nói tiếp: « Theo tôi tất cả người Việt Nam sẽ không ngăn ngại chống lại lập trường có tánh cách phản quốc già ấy vì nó trái ngược hẳn với những nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt, một dân tộc đã hết sức tranh đấu và đau khổ để thực hiện nền độc lập hoàn toàn cho xứ sở mà không từ chối nổi giữa lần lạc chia với nước Pháp trong khuôn khổ một cuộc liên kết giữa những dân tộc ta, do và hình dáng ». Hơn nữa, lúc này mà tôi thấy điều thế chế tức là để đi đến tình trạng hoà toàn hỗn loạn.

Ý kiến Ông Nguyễn Hữu Thuần

Ông Nguyễn Hữu Thuần, cựu Tỉnh trưởng Ngoại giao, hiện nghị sĩ Liên hiệp Pháp và phó chủ tịch Hội nghị toàn quốc tháng Octobre và lãnh tụ Mặt trận Bình dân Nam Việt, vừa rồi đã tuyên bố:

Mặt trận Bình dân Nam Việt, luôn luôn lo bảo vệ lập trường của dân chúng Việt nam, đã theo sát cuộc thương thuyết đang tiếp diễn ở Paris. Mặt trận ủng hộ chính phủ dù sức làm cho chính nghĩa Việt Nam thắng lợi trên trường quốc tế và thực hiện được nguyện vọng độc lập của dân tộc Việt nam.

Về lập trường của Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Thuần tuyên bố « tân thành ký riêng hai hiệp ước ».

Ông Nguyễn Hữu Thuần không tin rằng qui chế Liên hiệp Pháp sẽ được xin vang và cũng không tin rằng chế độ ở Việt Nam sẽ thay đổi trong hiện tình mặc dầu một vài người đã cố gắng am mưu vận động.

Chung quanh, việc bồi nhộm tướng O'DANIEL

Tướng John W. O'Daniel hiện là tư lệnh lực quân ở Thái Bình Dương đã được cử làm trưởng đoàn tu vấn viên trợ quân sự Đông Dương. Chính đô đốc Arthur Radford, chủ tịch ủy ban các tham mưu trưởng đã loan tin bồi nhộn đó.

Người ta được hay rằng chính phủ Mỹ từng yêu cầu chính phủ Pháp tán thành sự bồi nhộn đó. Tướng O'Daniel thay thế tướng Trapnell hiện chỉ huỷ nhóm tu vấn ở Đông Dương. Đô đốc Radford vạch rõ ràng sứ mạng của tướng O'Daniel sẽ hoàn toàn giống như sứ mạng của vị tiền nhiệm. Như vậy có nghĩa là tướng O'Daniel sẽ không được ủy nhiệm một trọng trách rào về vấn đề huấn luyện Việt Nam.

Sứ mạng của tướng Paul Ely tại Hoa thịnh Đốn

Tướng Paul Ely, tham mưu trưởng Pháp, tới Washington. Tại Ngũ giác đài người ta nghĩ rằng trong khi hội đàm với Ngoại trưởng John Foster Dulles, ông sẽ yêu cầu tăng gia cuộc viễn trợ quân sự cho những lực lượng Pháp Việt.

Tổng ủy Pháp M. Dejean đã trở qua Sài Gòn

Đại sứ Maurice Dejean, Tổng ủy viên Pháp tại Đông Dương đã đáp chuyến máy bay thường lệ của công ty Hàng không Pháp trở qua Sài Gòn.

Cùng đi với Đại sứ có ông Foment Maurice, trưởng phòng Ngoại giao và Thủy quân Đại tá Maincent, Trưởng ban Tham mưu tư của Đại sứ.

Hội đồng Quốc gia nhóm phiên thứ 19

Hồi 9 giờ sáng 15-3, Hội đồng Quốc gia đã nhóm phiên thứ 19 dưới quyền chủ tọa của ông Chủ tịch Trần thanh Đạt và có tất cả các vị Nghị sĩ hiện diện.

Ông Nguyễn văn Ngoạn từ già Ty Giám đốc Thông Tin N.V.

Ô. Nguyễn văn Ngoạn, Giám đốc Nhà Thông Tin N.V. đã từ già chức vụ ấy để trở về địa vị cũ của ông, mà có lẽ ông thích hơn, là Ty Giáo huấn Gia định.

Ông Vũ Tiến Huân, Giám đốc Thông tin Nam Việt

Ông Huân, cựu Tỉnh trưởng Chợ Lớn, được bồi nhộn làm Giám đốc Nhà Thông Tin N.V., thay thế ông Nguyễn văn Ngoạn từ chức.

Đoàn lính Tabor thứ tám ở Maroc sẽ trở sang Đ.D.

Đoàn lính Tabor thứ tám bị giải tán ngày 21-8-1951 sau khi ở Đông Dương trở về Maroc nhưng Février 1954 với những phần tử của các đoàn O.C.A.T. thứ 12 và Gommeg thứ 13-19 và 40.

Đoàn Tabor thứ tám là một trong những đơn vị Maroc có nhiều thành tích vẻ vang hơn hết, từng tham chiến ở Ý đạt lợi và được Đại tướng Juin tuyên dương công trạng. Đoàn Tabor thứ tám cũng đã tham chiến tại Đức hồi năm 1945 và đã được gửi sang Viễn đông hồi cuối Octobre 1948.

Đoàn lính Maroc này đã tham chiến ở vùng Trung châu Bắc Việt ở xứ Thái và được tuyên dương công trạng một lần nữa.

Quốc hội Lào đã đầu phiếu tín nhiệm tân chính phủ

Chính phủ đã ra trình diện trước Quốc hội Lào và Quốc hội đã bỏ thăm tín nhiệm tân Chính phủ do thủ tướng Souvanna Phouma thành lập.

Những đề nghị của Hội Nghị tối cao giáo dục về các bậc học

Những đề nghị quan trọng nhất của Hội Nghị tối cao Giáo dục trong kỳ nhóm họp tại Hà Nội ngày 23 đến 27 tháng 2 năm 1954.

A.— Tiêu Học

1) Việc dạy Pháp ngữ ở bậc Tiêu Học

Môn Pháp ngữ không phải là môn học bắt buộc cho toàn thể các trường tiêu học; môn này sẽ được dạy ở những trường tiêu học (lớp nhỏ và lớp nhất) có giáo viên đủ khả năng về Pháp ngữ.

2) Việc xếp đợt giờ dạy và sửa đổi chương trình về mầm môn học.

3) Kỳ thi tiêu học.

Hội nghị tối cao Giáo dục ghi lời đề nghị của tiêu ban Tiêu học xin bộ Quốc gia Giáo dục xét bồi kí thi Tiêu học khi nào nhận thấy việc ấy có thể thực hiện được trên thực tế nhất là khi số trường Trung học đã được dời dào để có thể nhận vào trung học một số đông trẻ em đã học đủ 5 năm tiêu học.

B.— Bình dân Giáo dục

Toàn thể hội nghị tán thành việc phát động và thúc đẩy phong trào chống nạn mù chữ và đề nghị thiết lập tại Bộ Quốc gia Giáo dục một Ủy ban để nghiên cứu mọi phương pháp cần được áp dụng để có thể thanh toán hẳn nạn mù chữ trong một thời gian ngắn.

(xem tiếp trang 42)



TUẦN LỄ sa lầy: chính trị sa lầy, quân sự sa lầy, kinh tế, tài chính sa lầy, sa lầy để tấn công lẫn nhau bằng cát nǎo.

A.— TRÊN THẾ GIỚI

1) Ở BA TUU tám hàng đầu hỏa lớn bắt đồng ý kiến với nhau về việc bán dầu hỏa của Ba Tư; — đồng thời phe Phân Cộng đánh nhau với phe Thủ Cộng;

2) NÉ GUÝP, sau cuộc tranh luận hàng trên 14 tiếng đồng hồ, với đồng chí của mình, đã nhận lại tất cả các chức vụ cũ; — đồng thời có cuộc đỗ máu giữa Ai và Anh ở kênh Suy È — có con xó xát giữa dân Do thái và dân Á rập, — và có phong trào phụ nữ đòi sửa đổi Hiến Pháp để bệnh vực phụ nữ.

3) Quốc vương MA RỐC lại bị thích khách một lần

thứ mấy mươi nữa.

4) Thủ phủ HUNG xảy ra cuộc thanh dâng (cựu tổng trưởng Công An, Tư pháp bị bắt tù mìn kiếp); — Thủ phủ BÁ LINH, đảng Thủ Cộng đánh dâng Bài Cộng:

5) MỸ tuyên bố chương trình quốc phòng mới chú trọng tăng cường không quân, thủy quân và khí giới nguyên tử; — liền đó, chứng minh bằng mấy việc:

a) Thủ bom khinh khí « H » mạnh nhất thế giới;

b) Phái tướng O'DANIEL thực thụ chấp chính phái đoàn cố vấn Mỹ ở Đông Dương;

c) NIXON, phó tổng thống cảnh cáo là Mỹ sẽ không mắc mưu « dân hổ lỵ son » của Nga;

d) Quân đội Mỹ không can thiệp chiến tranh D.D.

d) Ngoại trưởng Mỹ bảo Nga Hoa cố ý phá hội nghị Geneva.

e) NAM HÀN giữ binh lính lại không gửi sang D.D. nữa.

f) Lập tức TRUNG CỘNG phỏng thủ duyên hải rất gấp.

7) NGA nhận lời đề nghị về nơi trụ sở của Hội Nghị Gio neo (sẽ ở Tòa Hội Vạn Quốc cũ).

B.— THUỘC PHÁP

1) VÀNG lại sụt giá mạnh.

2) Thương thuyền VIỆT PHÁP kéo dài.

3) Chính phủ tuyên dương binh sĩ dự trận Điện Biên Phủ;

4) Bà Peyroll, CỘNG HOÀ BÌNH DÂN thắng phiếu phe Đề Tam trong cuộc bầu bắt mạch ở Seine et Oise;

5) Linh mục PIERRE xúc tiến công cuộc cứu tế xã hội (sản sóc hạng không nhả ở);

6) Phiến loạn ở thủ đô TUY NI DI.

C.— Ở VIỆT NAM

1) Trận BIÊN BIÊN PHỦ trở thành khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh Việt Pháp trước nay;

2) CỘNG CƯỘC XÃ HỘI được đề cao (phụ nữ và cản lao);

3) KIÈM DUYỆT TIN TỨC quản sụ

4) KIÈM TRA CỤ DÂN Hanoi

5) CÁC ĐOÀN THỀ CHÍNH TRỊ, TÔN GIÁO VÀ BÁN QUÂN SỰ có triệu chứng phân hóa trước thời cuộc.

Rút lại, cuộc chiến tranh nóng... thì nóng nhất là ở Việt Nam. Còn chiến tranh lạnh thì ở toàn cả hoàn vũ, đều sa lầy trong cảnh « thê miếng » nhau.

THẾ NHÂN

19 - III - 54

Trên con đường dài

ĐẶT LẠI VĂN ĐỀ TÔ QUỐC

T A bão rằng ta có Tô Quốc, ta đặt quyền lợi Tô Quốc lên trên tất cả. Nhưng rồi ta đâm ra bất mãn, ta không còn nhớ Tô Quốc, không thấy đâu là Tô Quốc.

Vì tại sao?

Vì lợi quyền xung khắc trong nội bộ Tô Quốc, vì đời sống của ta bị đè nén, vì sự cách biệt giữa các tầng lớp nhàn dàn, vì sự hưởng thụ của một thiểu số người quá lò lẹt trước sự đau khổ của cần lao trí thức và tay chân, vì thiếu điều hòa xã hội; các điều ấy làm cho ta mất thông cảm Tô Quốc.

Nhưng, trong thằng người với bao nhiêu tình cảm, cả và tư tưởng, trong đời sống của ta, mỗi mỗi điều liên quan Tô Quốc.

Tô Quốc là Dân tộc và Quốc Gia » với cả đời sống vật chất lẫn tinh thần của Quốc gia dân tộc ».

Ta đi chơi hoặc lưu trú xứ người ta sống đời sống Âu Mỹ, ta có đủ sung sướng vật chất, ta được hưởng thụ văn minh, thế mà ta cảm thấy có điều sót, có chỗ ta không dày đủ, ta còn hoài bão cái gì, mong mỏi điều gì. (Lamartine : *Gọi chi cái tiếng nước nhà ?* Bà Huyện Thanh Quan : *Nhớ nước đau lòng con quê quốc*).

Ta nói thông tiếng người, rất thông, thông hơn người « bồn xú » thế mà ta vẫn muốn nói tiếng mẹ đẻ. Ta thích đọc văn chương ngoại quốc, mà thích mấy cũng không làm cho ta cảm bằng khi ta đọc truyện Kiều của Nguyễn Du. Ta rất cảm động, và kích thích khi nghe người khác giống kề chuyện anh hùng lịch sử của họ, thế mà ta cảm giác không có ta ở đó, ta muốn nghe nhắc đến anh hùng dân tộc của ta hơn. Ta xem hát, hoặc kịch hoặc phim ảnh, ta nhận ra tuồng hay, mà ta không cảm thông, không thấy có ta ở trong tuồng, nếu thiếu cái gi liên hệ hay phản chiếu dân tộc ta.

Ta ăn thức ăn của người, ngon thật có ngon, thế mà ta vẫn nhớ thức ăn của ta.

Cảnh nước người rất đẹp, ta thích dạo chơi, ta trông nhìn không mỏi mắt, thế mà ta cũng nhớ quê ta, nhớ chòm cau, bụi chuối, nhớ cây dừa dưới bến của ta.

TRANG 6

Tại sao?

Tại lúc nào thằng người của ta cũng mặt thiết chịu ánh hưởng của cái gì là giống nòi ta. Đó là vì ta không bờ được dân tộc tánh.

Ta có thể không thiếu điều chỉ cho đời sống thông thường của ta, trong lúc nước ta là một xứ bán thuộc địa, hay một hành tinh của nước khác. Ta có thể có một chế độ chính trị, kinh tế và xã hội rộng rãi mà không có trách nhiệm gì cả.

Nhưng, ta vẫn thấy thiếu sót, vẫn thấy sự này nở của ta và của dân tộc ta không được như ý muốn.

Nước ta có thể nhờ quân đội ngoại quốc gìn giữ, dân ta khỏi phải di lính; thế mà ta không cam nguyện.

Có nhiều công xưởng của người ngoại quốc chế tạo đồ dùng cho ta, ta có đủ tiền mua đồ của nước ngoài, mà ta cũng không bằng lòng. Luật pháp cai trị ta có thể là thứ luật pháp rất hay ở nước người, nhưng không phản chiếu phong tục và tinh thần ta, ta cảm thấy khó chịu.

Trên trường giao thiệp giữa quốc tế có nhiều vấn đề khó khăn và rắc rối, có người phụ trách thay ta, lo cho ta, ta khỏi nhọc trí, thế mà ta không ưng như thế.

Đó là vì ta cần dùng chủ quyền quốc gia, là vì với tư cách và trình độ người văn minh ta cần có tinh thần trách nhiệm. Như thế, nghĩa là đời sống dân tộc cần có chủ quyền quốc gia.

Quốc gia và dân tộc, với tất cả quyền lợi và nghĩa vụ, với tất cả nhu cầu vật chất và tinh thần, với tinh cảm và lý trí, với đời sống bao nhiêu năm góp lại thành ra Tô Quốc của ta. Tô quốc, nghĩa tráng là nước của tổ tiên ta. Mà nói đến nước, đến tổ tiên, là nói đến lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, v.v.v., nói tất cả cái gì dính líu đến dân tộc, đến quốc gia.

Nên giữ đơn vị Tô quốc chẳng? Trong lúc nhàn loại đang tìm đường tiến, và có nhiều nước nghĩ đến một sự hiệp lực dân tộc để kiến lập hòa bình thế giới, giữa dân tộc ta, thiết tưởng nên hỏi lại ta có nên bảo tồn đơn vị Tô quốc chẳng?

Sẽ có người cho là câu hỏi dại, rất vô ý thức, là vì 8 năm qua toàn

TRẦN VĂN ÂN viết *



Thấy rộng, bước vững từng bước một

Có lần, trong loạt bài *Sông đời dáng sông*, tôi có giải thích với Bạn ý nghĩa câu « hành di tri nan ». Tôi cho rằng biết rồi, làm dễ hơn là làm mà không biết.

Ở đây, tôi xin nói thêm. *Thấy rộng* đè mà bước vững từng bước một, cũng chịu với nguyên tắc trên.

Thông thường mỗi lần gặp khó, hoặc bị phải thế cô, thì người ta đâm ra lúng túng, không biết xử sự ra sao. Cảnh ấy, người tranh đấu không thể lâm vào.

Thấy rộng, nhận thức tông quát, biết sau nhìn trước, biết tiến biết thoái, là điều mà người tranh đấu, nhất là thuộc cán bộ cao cấp, không thể không có. *Thấy rộng* là biết rõ miếng đất ta đứng; đất bùn hay đất cứng, hay đất pha cát; trên đất có thứ cỏ gì, cây gì; có thú gì ở, thú nào hại, thú nào không hại. Trên đất có ao hồ chằng, trong ao có ch้าง nhiều thứ cá? Đất ta giáp ranh với đất ai; những khoảng đất liền giới ra thế nào; có trồng tía hay là bồ hoàng; bên miếng đất xóm có chằng đòn chuột phá khuỷu lúa mìa? Có bao nhiêu việc phải biết.

Còn phải biết thời tiết. Biết nước cao hay thấp, biết gió nghịch hay thuận. Còn phải độ việt sẽ xảy ra.

Đó là thấy rộng. Một khi ta đã thấy rộng, ta rất có thể phân việc ta ra nhiều lớp, nhiều ngăn. Ta có thể gỡ rối từng mối một. Nghĩa là ta biết phân biệt chánh yếu và thứ yếu, biết chia việc làm ra từng giai đoạn.

Lý do thành công trong mọi việc vốn ở trong chỗ hiểu biết gai đoạn, và sự phân biệt chánh yếu và thứ yếu.

Có tinh thần gai đoạn tức là đã nhận định tông quát. Có làm việc theo giai đoạn là có biết trước biết sau. Có hiểu chánh yếu và thứ yếu là có tiết kiệm công và thời giờ. Chỉ lo thứ yếu mà không biết chánh yếu thì việc có thể làm hoài mà không rời. Giải quyết xong chánh yếu, bao nhiêu thứ yếu có thể dàn xéo trong nháy mắt.

Vì vậy, mà Bạn cần thấy rộng đè bước vững từng bước một.

BẮT HỦ

dân tranh thủ đe lập bằng mọi phương tiện, tức là muốn có một Tô quốc Việt nam.

Tuy nhiên, tôi vẫn đặt câu hỏi ấy, bởi vì chưa ai hết thấy các đảng phái trong nước đều chủ trương bảo tồn đơn vị Tô Quốc. Các đảng chủ trương dùng đơn vị quốc gia dân tộc để

(Xem tiếp trang 42)



Đi guốc trong bụng người

CÓC đi guốc là một chuyện. Người này đi guốc trong bụng kẻ kia, hay đấm người nọ, là một việc khác.

Đồng bào mình thường dùng câu : « tao đi guốc trong bụng nó ! » để ám chỉ sự thông hiều mưu mô của người ta.

Thật là một câu hết sức bình dân, mà là đầy đủ ý nghĩa, lại hình dung được một cách rõ ràng chuyện mình muốn nói. *Đi guốc à !* *Đi guốc* thì không bao giờ êm đềm, nhẹ nhàng. Tiếng *đi guốc* đánh trong tai ta cái « lợp cộp » của người *đi guốc*, nhất là các anh Ba Tàu. *Đi guốc* đá khô rồi, chỉ có người Á Đông mới biết *đi guốc*, thế mà còn *đi guốc* được « trong bụng người » ghê chua !

Đem chuyện *đi guốc* nói với Bạn, Bá Đương tôi quả là trớ trêu, quả là làm người « trọng cái khinh và khinh cái trọng ». Nhưng, Bạn ôi ! Có cái khinh rất trọng, và cái trọng lại quá khinh ! Cũng như trong cái xấu có cái đẹp, và có hả tiện trong cái cao cả.

Bá Đương xin mời Bạn ngồi im lặng, nhớ lại chuyện đó đây, chuyện trong các phòng khách, chuyện giữa các « sư tử », các « thày rùa » ở các ngành hoạt động. Nhớ lại lúc chiến tranh thế giới, hay mỗi khi thời cuộc xoay chiều, hoặc biến cố, Bạn có dè ý chăng đấm người « *đi guốc* trong bụng kẻ khác » ?

Họ ngồi kè qua những điều mưu toan của các « ông Bụ » của các « lanh tụ », của các « chánh gia », như các trò ở lớp đệ nhị làm toán cộng, trừ. Rồi họ còn bảo « trật » ở đây, « trúng » ở kia. Hay thay !

Họ, các « ông Không Minh » chưa ra khỏi lều tranh đá biết tam phân thiên hạ, lại còn quả quyết rằng « chỉ có ta mới dàn xếp được chuyện rắc rối này, chuyện lôi thôi nọ, chỉ có ta mới an định được nhân loại, chỉ có học thuyết của ta mới đúng ».

Còn một hạng người tin tưởng một cách cuồng nhiệt rằng « họ *đi guốc* trong bụng nhân loại » họ cho rằng con người là như thế này, thế này, chứ không như lão Alexis Carrel bảo « *thắng người, chưa ai biết nó* ». Rồi họ nhất định phải xếp đặt việc của *thắng người* đúng một kiệu một, bắt luật người ở góc trời nào. Rồi, họ cho kè nào không theo họ là lạc hậu, là phản động,

Bá Đương tôi càng nghĩ tới hạng người ấy càng lo cho tiền đồ nhân loại. Với họ, loài người sẽ bị nhốt trong một cái « chuồng quán thế ».

Nhưng, vì cái chuồng không lồ nên ít ai dè ý !
ít ai thấy mình « ở tù rộng » !

Bá Đương
và
Bá
Đương

Helvetica



Máy-May Suisse "Helvetica"

TỔNG PHÁT HÀNH INDO COMPTOIRS. SAIGON

Đại tiệc lẩu
SOAI KINH LAM

446, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone N° 169

PHÒNG RỘNG RÁI MẮT MÈ ĐẶC BIỆT
CHIẾU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lẩu bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM
446 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

ĐÃ CÓ BÁN NGƯỜI CHỒNG HOÀN TOÀN

tiểu thuyết tâm lý và xã hội

Của Lê văn Trương

Tác phẩm thứ hai trong tập

CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC

Quyển sách thứ nhất của nhà

xuất bản Lê văn Trương

30b Phố Nguyễn Trung Trực

(quanh hòn Than) Hanoi

Đại lý độc quyền

Nam Việt — Caomien — Lào

YIÈM YIÈM thư trang
113-115 Kitchener-Saigon

ĐỜI MỚI số 106

ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN
NÓI TRẮNG RA CHƯA ?

Từ Độc-Lập đến Liên-Lập

HÀ VIỆT PHƯƠNG viết

Thực thè khách quan

của sự-vật cũng như của xã-hội đều chung tỏ rằng: cái thế mâu-thuẫn giữa âm và dương, giữa thành-de và phản-de đã tạo ra tất cả ngoại giời cũng như nội tâm con người: cơ sở sự tồn tại của sự vật là do sự mâu-thuẫn của hai thành phần gây ra; còn cái thành phần thứ ba (trung-lập tú-neutron) chỉ là yếu-tố phụ mà thôi.

Hiện-trạng nước nhà cũng vậy

dân Việt, do cuộc mâu-thuẫn nội-bộ về kinh-tế phát sinh ra xung-đột về chính-trị, quân-sự, mới chia hẳn ra hai khôi (khôi nòi được coi là phản-de đối với khôi kia) tranh chấp nhau cho đến lúc nào thông nhất nòi mâu-thuẫn, nghĩa là dân xếp xong xuôi mọi chênh-lệch kinh-tế, xã-hội thì lúc đó mới êm, tức là mới ieto ra được cái thế độc-lập.

Bảng không thi

Nói gì cũng chỉ là nói suông thôi

và sẽ dẫn nhau đến chỗ « chết đứng », nghĩa là nói đến cái thế thứ ba, cái thế chân vạc, cái thế trung-lập chẽ thi, thực-lại quốc-gia, quốc-tế phô bày cũng đã khai rõ rệt là Hán phi ngô về Ngô đe đánh Ngụy thì lại ngô về Ngụy đe đánh Ngô, cũng như đảng Xã-hội tuy được tiếng cảm-chích giữa cục-tả và cục-hữu, nhưng kỳ thực là phi theo Bảo Thủ thì là theo Cấp Tiến. Không có thì không tồn tại được.

Cái thế của Việt-Nam mình cũng chẳng tài nào vượt khỏi thông lệ đó: làm gì có đất thứ ba để mà đặt lỗ cắm dùi?

Vấn đề ở đây, lỗ này chẳng còn phải là chọn xem nên « đi » hay không nên « đi » với người khác, vì một cớ cát cớ này, là

Không đi cũng không được nào!

Thực tại thế giới bắt ta phải chọn xem nên đi với ai là có lợi.

Chỉ có thế thôi.

Bởi vậy, sau khi gác được cái thế Độc-lập rồi thì phải tạo ra cái thế Liên-lập.

Muốn gìn giữ được độc lập thì trước tiên phải gác thực lực nội bộ để mà có đủ sức nắm lấy chủ quyền. Còn muốn gìn giữ được cái thế Liên-lập, nghĩa là chơi ngang hàng với kẻ khác thi, thêm vào thực lực nội bộ, cần phải có thế lực ngoại vien nữa, nghĩa là phải có vây cánh.

Nếu cần đến thế lực tạm gọi là thứ ba thi, tới lúc Liên-lập, mới thực là cần đến nó

Rút lại thi, gác chủ trương Trung-lập ra một bên, hiện giờ ta phải đốc cả năng lực vào việc GÂY THỰC LỰC VÀ CẤU NGOẠI VIỆN.

KỶ SAU:

Thực lực và vây cánh

ĐỜI MỚI số 106

TRƯỚC THỰC TẠI XỨ SỞ GÂY THỰC LỰC BẰNG CÁCH NÀO ?

ĐỌC qua bài « gây thực lực » của Đời mới số 95, chúng ta sẽ xác nhận được quan niệm CHÍNH LÝ và PHI LÝ trong phương sách « gây thực lực » để lãnh đạo phong trào, mà THÀNH hay BÁI, nguyên bản đều cho nhân dân nói riêng và nhân loại nói chung là gốc. Hãy nói thẳng hơn, tức là LÔNG NGƯỜI « Đắc nhân tâm thi thành đạt, thất nhân tâm thi thất bại » nhưng xuyên qua nội dung, tôi xác nhận được thêm một ý kiến, vi phạm vi bài ấy chỉ cho đọc giả nhận thức được phần tổng quát với ý thức Dân vi BẢN và chỉ mới đề cập đến một khía cạnh của nguyên lý tắt thắng trong dân vi bản, là yêu-tố VĨ DÂN (cơm áo, tự do hòa bình và công lý).

Ở đây tôi không muốn trả lại dài dòng về vấn đề quá rõ rệt là chủ trương PHI CHÁNH NGHĨA của Tân-thủy Hoàng, Né Ông, Hit Le, mà ý chính cần thiết, sát với thực cảnh xứ sở là chủ trương CHÍNH NGHĨA.

Lịch sử tranh đấu loài người, đã chứng minh sự quyết định thắng lợi phải là do loài người. (Phong trào nhân dân) Nói chung, nhà lãnh đạo chỉ là một người trong khối loài người, không thể tách rời được. Đem cái bản ngã thông suốt của mình thúc đẩy và lèo lái lực lượng nhân dân theo đúng với ý chí nhân dân, bằng cách hòa bình trong nhân dân, trong đoàn thể. Phục vụ nhân dân, là biết thông cảm những đau khổ của nhân dân để làm phận sự « lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ » thế-tất, người lãnh đạo phải là người hiều rõ lòng dân, và nói đến lòng dân tức là không thể nói riêng từng giai cấp.

Trải qua gần 10 năm khói lửa, đã làm cho một phần quần chúng uể oải chán nản nhiều. Vì thực tế bần chát đau khổ, và nguyện vọng khao khát nhất của dân chúng, là Tự do, Hòa bình và Công lý (cái gốc của hạnh phúc) vẫn chưa giải quyết được toàn vẹn.

Phải chàng vì chiến tranh trong mấy năm qua, đã sinh ra bao cảnh đau khổ è chè cho nhân dân, mà sinh ra tâm lý chung của đa số quần chúng hiện thời là, chỉ khao khát sự yên vui no ấm bằng tinh thần cầu an thủ phật. Nếu được, thi sao cũng được.

Mỗi lần có sự biến chuyển, thay đổi, là quần chúng được thêm một lần hy vọng và tin tưởng. Nhưng thời gian đã làm cho hổ hoang mang (ở đây, chúng ta phải nhận chân trình độ quần chúng). Do đó, sự việc căn bản của sự thay đổi, trước tiên phải là nắm vững niềm hy vọng ấy để rồi phát huy đức tin tưởng đó, bằng ý chí thiết thực và cụ thể.

Mở rộng tự do là thượng sách lãnh đạo, và kiểm soát nền tự do ấy là ý thức tắt yếu của nhà lãnh đạo. Đừng để những con sâu của xã hội lợi dụng sự ban bố tự do ấy mà lâm niêm tin tưởng của quần chúng mất thăng bằng, để trở thành rối loạn.

Ông Trần văn Ân trong bài « Tim hiểu danh từ Dân chủ » (Đời mới 95) đã nói rất đúng: Chủ nghĩa xã hội không thực hiện trong sự khốn cùng. Chủ nghĩa dân chủ cũng không áp dụng được trong hỗn loạn và sợ sệt ». Phải chăng, ông Trần văn Ân đã nhấn mạnh ý thức: Kiên định nhân tâm, phục vụ nhân quần, cải tạo xã hội mới mong thực hiện hòa bình vĩnh viễn bằng phương sách dân chủ xã hội.

Muốn nắm được phong trào, muốn gác được cái thế lâu dài, để di đến chỗ thắng lợi, Cần bản là gác thực lực (Dân vi bản, Đời Mới 95 đã đề cập đến) bằng ý thức toàn diện là CỦA DÂN, VĨ DÂN, DO DÂN.

CỦA DÂN tức là phong trào của dân dể ra, tinh lực nuôi dưỡng phong trào là yêu-tố cầu bản thắng lợi của phong trào, cũng là của dân, và phong trào thắng lợi được cũng là do thực lực và ý chí của dân. (Nhân lực, vật lực tài lực trong chín năm qua đã là của dân).

Có nhận thức sự quan hệ của ý thức CỦA DÂN khôi lãnh đạo mới quan niệm đúng đắn được tại sao phải vi dân (tại sao phải đánh giặc, phải làm BỊCH NGUYỄN

(xem tiếp trang 42)



Cô dâu Mỹ Shelley Winters tuyên bố :

Cô dâu Mỹ Shelley Winters đóng phim « Một nơi dưới bóng mặt trời » vừa tuyên bố với phóng viên tạp chí Ciné-Revue một câu như sau :

« Đối với tôi, chỉ có tiếng Pháp là làm cho tôi thích thú nhất ». Shelley đã từng lý dối với diễn viên Vittorio Gassman, bây giờ Shelley thích người Pháp hơn. « Ô ! Người Pháp ! Các người là những người đáng yêu nhất hoàn cầu. Nếu như tôi có một lời khuyên với phụ nữ thế giới, tôi sẽ nói với họ nên lấy chồng người Pháp ».

(Ciné Revue Bruxelles)

Bộ óc điện tử

Các nhà tinh thông Anh đã làm xong một bộ óc điện tử có thể đoán trước được khi tượng một cách rất đúng hơn cả những máy đã có hiện nay.

80% lính Anh ở hải ngoại

Ông Anthony Head bí thư bộ chiến tranh Anh vừa tuyên bố là hiện nay 80% các đơn vị chiến đấu quân đội Anh hiện ở hải ngoại.

Trong 10 năm, thêm 10 triệu dân Đức

Sở chuyên chở làm những bẩn kẽ khai ở Tây Đức tuyên bố là từ lúc khởi sự cuộc chiến tranh thứ hai tới nay dân số Tây Đức tăng thêm 9.808.900 tức 25% dân số trong nước.



— Tại sao lại treo tắm biển ấy ?
— Ô ! Chỉ vì cái định không được vui lâm !

Một vị thuốc có thể chống với xã tuyển nguyên tử

Đại tướng Elbert Decoursey, giám đốc sở bệnh lý trong quân đội nghiên cứu ngay tại chỗ kết quả hai cuộc ném bom xuống Nagasaki và Hiroshima cho biết hiện các nhà bác học về nguyên tử đã tìm một thứ thuốc vien có thể chống với tia xã tuyển nguyên tử.

Chi còn 36 nhà triệu phú ở Anh

Năm 1953 ở Anh có 60 nhà triệu phú. Năm 1939 có 1.024. Ở Anh trở thành triệu phú là lúc nào mỗi năm có số lời được 6.000 đồng, liều tức là 6 triệu quan tiền Pháp sau khi đã trả tất cả thuế má.

Có số lời như vậy mỗi người Anh phải có một số lương mỗi năm 56 triệu quan. Đây là những con số chính thức.

(Economist Londres Time U.S.A.)

Nam Hàn mượn Mỹ

Phòng ngoại viện Mỹ vừa cho biết, Mỹ cho Nam Hàn mượn số tiền 4.285.000 mỹ kim. Trong số tiền đó có 2.295.000 mỹ kim dùng vào việc mua máy móc.

Một cái máy giết tiếng động

Mỹ vừa chế được một cái máy giết tiếng động. Đặt phía đầu giường người ngủ máy tạo ra một khu yên ổn. Bi tàu bay có máy đặt cạnh không nghe tiếng rù rì của phi cơ.

(Journal Américain d'Aconstique)

Ông Nghị Mac Carthy và phong trào Mac Carthysme

Đó là phong trào quốc gia quá khích mà ông Nghị Viên Mac Carthy đã lập ra năm 1947, khi ông thấy sự hành trường thế lực của Mỹ trong thế giới bị khôi Nga Sô ngăn cản. Phe đảng ông phần nhiều là những người hồi xưa tham Fát xít và những người thường hò hào.

* Mỹ trước đà.

Thế lực của Mac Carthy lớn lèm : ông ta có chân trong ủy ban tờ chức hành chính nội bộ thương Nghị Viên. Ông có ba đồng chí cũng rất mạnh mẽ : Jenner là chủ tịch Ủy Ban Ngân sách ở Quốc Hội Bridges có chân trong ủy ban ngân sách của chính phủ, Mae Carran có chân trong ủy ban Công An.

Mac Carthy đi tới đâu cũng tụ họp dân chúng đến nghe minh diễn thuyết chống Cộng, thường bầy ra trò vui đùa thiên hạ kéo tới đông.

Phương pháp chuyên môn của ông là tố cáo rằng Cộng sản đã có nỗi công trong Chính phủ Mỹ và trong các công chức ; làm cho quần chúng nỗi lòng công phản mà nghe theo ông.

Ở Nghị trường, ông thường công kích nhiều nhân viên trong chính phủ, quả quyết rằng có những giấy tờ chứng cứ những nhân viên ấy thân Cộng, nhưng không bao giờ đưa những giấy tờ ấy ra cả. Ông kịch liệt phản kháng chính phủ mỗi khi ông thấy nhượng bộ Nga Sô.

Ông bảy ra chuyện đốt sách, xúi dục vài đoàn thể các tỉnh đốt sách nói về sự hợp tác

hòa bình của Mỹ và Nga Sô.

Vào một đạo luật đặt ra trong hồi chiến tranh, ông đòi sa thải những công chức nào mà ông nghĩ có tư tưởng ôn hòa đối với Nga Sô. Ông cố sưu tập hồ sơ về những công chức đó, bằng cách thâu nạp những thơ nặc danh và khi chép những lời bình phẩm ông nghe ngóng được.

(Phỏng theo những bài phóng sự của Perrinax đăng trong báo France soir tháng Juillet 53.)



Anh tài xe cần thận

Chi vì bị buộc phải cấp dưỡng cho vợ, 1 ông chồng bức tức, bắn vào ông Chánh án giữa tòa

Phiên tòa Warten (Pennsylvania) sau khi nghe trả tiền cấp dưỡng mỗi tuần cho vợ là 30 đồng mỹ kim, ông Norman Movre nổi xung lên, múa súng lục ra và « nổ » nhiều phát vào ông Tòa làm ông này ngã guy và chết luôn.

Thứa dịp hỗn loạn và bối rối của những người chứng Movre thoát thân đồng ra ngoài.

Kiến trúc sư Perret từ trần

Nhà kiến trúc sư Perret, người đầu tiên biết dùng bêton armé vừa mới từ trần. Ông hưởng thọ được 80 tuổi. Perret là một người có óc canh tân. Ông có nhiều công trong việc xây nhà thờ Raincy và tháp Amiens.

Nữ diễn viên tất vào má đạo đền

Một phim quay quanh thành phố Naples đặt nhiên phải dừng lại vì xảy ra một vụ gây lợn giữa nhà đạo diễn và cô nữ diễn viên. Ông Saltra di san Salvador bảo cô Luciana Moreno 48 tuổi đưa chân lên để chụp lấy hình nhưng Moreno không đồng ý, sau một hồi đấu khẩu, nữ diễn viên nãy tắt nhà đạo diễn rồi khóc sướt mướt chạy về ngủ vào tay mẹ.

Ông Saltra di san Salvador đã xác định



Tôi nhớ mãi cái hang mùa đông của bác I

ĐỜI MỚI số 106

TRƯỚC THỜI CUỘC

VÌ SAO KHÔNG CÒN CÁI CỌ VĂN ĐỀ ĐỘC LẬP ?

Việt và Pháp đã đến ngày không còn có thể dâng co về sự nhìn nhận nền độc lập đầy đủ của Việt Nam. Tức là Pháp cần giao tất cả chủ quyền quốc gia cho dân tộc Việt Nam. Các chánh giới Pháp và ngoại quốc cả và dư luận báo chí đều nhận thức điều ấy, vì những lý do sau này :

1.— Pháp cần lo việc của Pháp ở Âu châu ; Pháp không thể không đề cho Việt Nam tự đảm nhiệm các công tác thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia của mình.

2.— Trước Hội Nghị Genève Pháp cần chứng minh chánh sách Liên hiệp Pháp của mình là hoàn toàn thoát ly để quốc chủ nghĩa, mới có thể ăn nói được với Nga Hoa ;

3.— Tại Hội Nghị Genève, Việt Nam sẽ góp mặt và tranh luận với tư cách một quốc gia có chủ quyền thực sự đầy đủ. Cái thể của một nước Việt Nam độc lập ở Genève phải là cái thực thể, mới cung cống được lập trường ngoại giao của phe đồng minh.

4.— Trước sự bức bách của chiến tranh, với vị trí then chốt của Việt Nam ở Đông Nam Á, đồng minh không thể viện trợ một nước bán thuộc địa một cách dồi dào nếu muốn tránh tiếng rỗng minh không có hậu ý để quốc. Viện trợ một nước chọn thực độc lập là lập cái thể chung ; cái thể hòa bình. Có như thế, ngày mai mới nói được hòa bình.

Vì các lý do ấy mà trong cuộc thương thuyết Việt Pháp ở Paris, không còn rắc rối về vấn đề độc lập của Việt Nam. Vì vậy mà trên mặt báo này, trong số trước, chúng tôi có nói rõ rằng : Chúng ta sẽ nhờ điều kiện khách quan mà được độc lập. Nhưng còn vấn đề liên lập với Pháp.

QUỐC GIA DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ ĐƠN VỊ HIỆP LỰC QUỐC TẾ — Hội Nghị toàn quốc nhóm họp ở Saigon tháng 10 năm 1953 có phân tách hai vấn đề rõ rệt, là độc lập hoàn toàn và vấn đề liên lập với Pháp. Hai kiến nghị của H.N.T.Q. được nhân dân tán đồng, và lúc bấy giờ đã gây sóng gió trong dư luận Pháp, không hài ra nhưng đã qui định hai bộ phận khác nhau hay nói rõ hơn là hai giai đoạn

VÌ SAO

PHẢI KÝ HIỆP ƯỚC ĐỘC LẬP rồi mới qui định sự liên lập ?

TRẦN VĂN ÂN viết

kết tiếp liền nhau mà khác nhau. Tức là giai đoạn ký hiệp ước độc lập xóa bỏ các hiệp định ký kết giữa Pháp Việt từ trước tới giờ, và giai đoạn « nước Việt Nam độc lập tự do kết liên với nước Pháp trên nguyên tắc bình đẳng và lợi quyền hổ tương ». Sự liên kết giữa hai nước độc lập và bình đẳng sẽ được gọi là Liên hiệp Pháp, hay một danh từ nào khác, nhưng không thể bỏ nguyên tắc bình đẳng và lợi quyền hổ tương.

Việt nam giác ngộ rằng độc lập không phải là biệt lập, và giữa nhân loại ngày nay các dân tộc vì lợi ích chung sẽ dần dần góp sức, chung lo hòa bình và thịnh vượng cho nhau. Quan niệm hiệp lực giữa các dân tộc này, chúng tôi gọi là liên lập (sự liên kết hai hoặc nhiều nước độc lập như nhau), chứ không gọi là liên thuộc, như người ta đã ngộ nhận. (danh từ liên lập được dùng trước trên mặt báo Đời Mới).

VÌ SAO PHẢI KÝ HIỆP ƯỚC ĐỘC LẬP TRƯỚC ?

— Bởi vì tách cách liên lập hàm ý tự do. Và có tự do ưng thuận liên kết thì sự liên kết mới có thể bình đẳng, và có bình đẳng mới có chất chẽ. Bằng không sự liên kết hóa ra không lợi cho nhau. Mà không lợi cho nhau là tan rã, không sớm thì



muộn. Tự do là tự nhiên là hút lẫn nhau vì ích lợi cho nhau. Tự nhiên tất cả cái gì phản tự nhiên đều không tồn tại. Mà nói tự nhiên là nói đơn giản. Đã là tự do liên kết thì bắt tất lừa ra những giây « xích thằng » để trói buộc nhau một cách phản tự nhiên.

Vì thế mà hiệp ước nhìn nhận nền độc lập thực sự của Việt Nam, và hiệp ước liên lập, phải là hai hiệp ước riêng biệt và đơn giản. Trái với hiệp định Pau (1950) có rất nhiều điều khoản rắc rối qui định chủ quyền cộng đồng, một thứ chủ quyền không bao giờ có hiệu lực được triển thực tế ; hiệp ước liên lập nhìn nhận sự hiệp lực giữa hai quốc gia dân tộc Pháp và Việt, sẽ có rất ít điều khoản, và lời lẽ sẽ rõ ràng và gọn gàng hơn.

Đứng về mặt ngoại giao mà xét, sự phân ra hai hiệp ước khác nhau sẽ có một giá trị đặc biệt. Một là sự liên lập Pháp Việt sẽ không bị coi như là điều kiện phải có để cho Việt nam được độc lập.

Hai là, nước Việt nam độc lập có đủ tư cách chủ quyền như bao nhiêu nước độc lập khác, chờ không phải chỉ đợi lập trong Liên Hiệp Pháp, một thứ độc lập mà chính danh là bản thuộc địa.

Thêm nữa, phân ra hai hiệp ước, chánh phủ Pháp phá những định kiến của nhiều bộ óc thực dân còn sót lại, làm chủ họ hiểu rằng từ đây trở đi không còn sự mưu toan đặt lại chế độ bảo hộ ở Việt Nam. Do đó các phản tú lục hậu không còn hy vọng thọc gáy trong bánh xe ở tại xứ này. Người ta không thể quên rằng giới thực dân ở Việt Nam (trong đó có cả người Việt) lúc nào cũng tưởng rằng những giềng chữ viết trên giấy chỉ để lừa mắt chờ không có giá trị ở thực tế. Luôn luôn họ nghĩ rằng đất nước này là đất của họ.

Phân ra hai hiệp ước là làm cho chủ quyền của Pháp ở Việt Nam hóa ra « quyền lực đại sứ ».

Tóm lại, nếu vì một lẽ gì mà Pháp từ khước không ưng ký kết hai hiệp ước phân biệt, là Pháp bỏ lỡ cơ hội củng cố lập trường ngoại giao của mình, và hỏng phần nào cái thể ngoại giao của Việt Nam ở Genève.

Viết ngày 15-3-54.

T.V.A.



Giá trị của những mảnh giấy lộn ?

Các trò,

NHÂN có hội nghị thương thuyết Việt Pháp, thấy thấy cần phải nhắc lại lời của tiền nhân chúng ta.

Chẳng là các cụ nhà ta cũng đã có nói. Nói rằng: « Giấy trắng mực đen làm then thiêng hả ».

Nói thế để chứng minh điều gì vây ? Nói thế để chứng minh lời thánh É dorp là đúng. Vì cái lưỡi của con người ta vốn nòi không có xương, nên trong trường đời mới lâm đường lát léo lâm rết. Bởi vậy mới cần đến cái « then », là giấy trắng và mực đen, để « khóa » mõm tên hả lại, mới khi cái lưỡi đe lợt ra một lời cam kết nào đó.

Song, đó mới là cốt thứ nhất. Đây, cốt thứ nhì: Vì thiên hả xưa r้าย hiểm có hạng người quan từ trọng lời danh dự (nhất ngôn ký xuất, tú mǎ nan truy) nên phải dùng đèn giấy tờ để mà « truy » lời cam kết cho có hiệu quả, kéo thời lâu bò, lâu bay này, mĩ lực lên tới mức hàng trăm hàng ngàn lần, e rằng lời ký xuất rồi chạy không kịp với miệng » thiên hạ chẳng, nên mới phải có giao kèo, khé ước, lấp đinh ng kia để chối nhau.

Sau cùng đến cái cốt lầm thường này: « Bút sa là chết ! », nói rồi thì phải viết ra; viết rồi thì phải ký đi: chữ ký lén với chữ ký một vần, và chữ ký lén với chữ ký... chết mỗi vạn.

Bởi mĩ lực do trên đây cho nên các cụ cũng đã có dạy: « Nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay... vì các cụ cũng đã dãy kinh nghiệm lắm lắm :

Thành thử thiên hạ, dù sốt ruột mấy đi nữa, cũng cứ phải mặc cả mặc lè với nhau để làm sao cho có được.. giấy trắng mực đen.

Rồi, sau đây, thời thế chuyển biến, bao nhiêu « hiệp ước » đó có thành ra « sách ước » — nghĩa là chuyện bịa, nghĩa là thành mĩ giấy lộn — dĩ nữa, thì đó lại là

(xem tiếp trang 39)



NGƯỜI ÔNG viết

Công là làm « reo » chống chiến tranh theo lối các bà, và các bà làm được bởi vì các bà cầm quyền tái chính trong mọi gia đình kia mà...

2.— Các bà bỏ hết cá: ông chồng, sống chung một nơi, làm cho hết có dân bà giữa dân ông, thì dân ông hết hăng hái, không còn muốn chiến đấu thì sẽ không có chiến tranh.

Túi cường rưỡi ?

Tại Hội Nghị Genève, túi cường sá mì Trung Cộng tham gia với tư cách nước được mời. Và mời Trung Cộng, theo quan niệm của Mỹ không có nghĩa là nhận nhận nước Tân Trung Hoa của Mao trach Đông.

Nói thế để chứng minh điều gì vây ? Nói thế để chứng minh lời thánh É dorp là đúng. Vì cái lưỡi của con người ta vốn nòi không có xương, nên trong trường đời mới lâm đường lát léo lâm rết. Bởi vậy mới cần đến cái « then », là giấy trắng và mực đen, để « khóa » mõm tên hả lại, mới khi cái lưỡi đe lợt ra một lời cam kết nào đó.

Khác nhau ở chỗ có pháp lý cùng không có pháp lý. Thì ra, Tân Trung Hoa sẽ là phản nửa cường quốc. Hội nghị Genève sẽ là Hội Nghị túi cường rưỡi.

Ý là có phần nửa mà người ta còn sợ nhau thế, Trung Hoa là cường quốc đầy đủ, sợ không tránh được cái biến người Hán tràn xuông ngập cả Đông Nam Á.

Chỉ một việc họ đi thăm bà con của họ ở Xiêm, Điện, Mă lai, Nam Dương, Việt Nam, là mình dù chết ngay

Phụ nữ và hòa bình

Ngoài, Hội phụ nữ toàn (cuộc) nhà ta có tổ chức một cuộc diễn thuyết lấy đề tài là « nhiệm vụ phụ nữ đối với hòa bình thế giới ». Diễn giả là bà Shirin Farzdar, tổng thư ký hội Phụ nữ Tán gia Ba.

Ngoài khéo ra hai phương pháp đem lại hòa bình do các bà chủ xướng. Vậy xin đề nghị với các bà.

1.— Các bà hãy thắt chặt túi tiền lại, không cho nộp thuế, không cho một người đàn ông nào có tiền đi đứng, hoặc làm việc chi cả.



— Cảnh binh còn đợi gì mà không vội đèn xanh cho đi ?

Ông Nguyễn Văn Vinh
dốt... cách trí ?

Người ông tôi, năm xưa... một hôm gặp cẩn cầu, nhau đi qua một trường học lớn vào bậc nhất, nghe giọng giảng văn sang sảng, mà động lòng « hoài cổ » bèn ghé tai nghe lóm đèn thụ giáo ít ỏi.

Khởi đầu, sau cái đặng hàng giáo sư N, một nhà mô phạm lừng danh trong các kỳ khảo thí và chuyên môn truy về « công hát bộ » cái tiếng bình rắng :

« Ngàn năm VĂN VẬT chốn Thăng long.

Người ông tôi với nghẹn cõi và nghe một câu học sinh cuối lớp cát tiếng hỏi :

— Dù thưa thậy theo như các sách thì có chép là :

Ngàn năm VĂN VẬT chốn Thăng long a, chép không nghe ai nói là VĂN VẬT chốn Thăng Long.

Người ông giật mình vì nghe tiếng dập bàn đánh chát một cái.

— Im ! Anh vào đây đây tôi, hai tôi đây anh ?

Người ông tôi nghe xong bèn lắng lảng và lùi thủi vác cẩn cầu giàn ra vè. Người ông vẫn không « tiểu hi hi », chỉ vỏ bụng « khỏe hu hu » mà than rằng: « Ô hô ! Ông Nguyễn Văn Vinh ơi ! sao mà dốt cách trí làm vậy !

VĂN VẬT lại di viết là VĂN VẬT !
Than ôi ! tiếng Việt đáng yêu !

L

UẬT cá lớn nuốt cá bé ngày

dở phiêu lưu hơn nghe chán nuối

nên nhiều bộ lạc bỏ hẳn việc du

mục để kéo hẳn xuống ven các bờ

sông, cày cấy. Nghề nông phát đạt.

Của cải bắt đầu dồi dào cho phép

người ta tích trữ: chép độ tự hữu nay măm

(tinh vị kỹ phát sinh). Bộ lạc du

mục nghèo khổ đàm ra thèm muốn

xâm đoạt bộ lạc nông nghiệp: chiến

tranh bắt đầu ở hình thức thấp nhất

của nó là việc cướp của bắt người về

làm nhàn công (chuyển dã sủ Sơn

Tinh — giống người ở núi — chống

lại giống người ở sông — Thủy Tinh).

Nhưng người chung xưa, tinh không còn lành nữa : vì « Tập tương viễn,

ĐỜI MỚI số 106

NGƯỢC GIỌNG LỊCH SỬ

« NHÂN chí sơ, tinh bản thiện người chung xưa, tinh vốn lành ». Lời triết gia quả là đúng Đúng, vì thời xưa, loài người chỉ dồn cả năng lực vào việc chống đối lại với thiên nhiên rất là khắc nghiệt tột độ, nên giữa Con Người với con người, việc cư xử chưa đến nỗi bạo tàn với nhau quá lắm: chưa có của thừa nên chưa ai bóc lột ai.

Tính chất nền
NHÂN BẢN MỚI

ĐỀ CỨU

LOÀI NGƯỜI LÂM NGUY

* HÀ VIỆT PHƯƠNG viết *



tính nãy thiên » mất rồi.

Trong chuyện đánh nhau thi dàn ông, do cơ cấu sinh lý mạnh hơn (vì không có kinh nguyệt, không phải chửa đẻ) nên nắm được ưu thế: chép độ phụ quyền tái lập, gai cắp vồ si phát sinh, việc tố chửi xã hội bắt đầu phân cấp khá rõ rệt (vì việc phân công khá rõ rệt: phụ nữ, nhi đồng chuyên trồng trọt, bếp núc, và may ; phe nam, trai tráng chuyên giữ gìn bờ cõi).

Giai đoạn phong kiến

L

UẬT cá lớn nuốt cá bé ngày

dở phiêu lưu hơn nghe chán nuối

nên nhiều bộ lạc bỏ hẳn việc du

mục để kéo hẳn xuống ven các bờ

sông, cày cấy. Nghề nông phát đạt.

Của cải bắt đầu dồi dào cho phép

người ta tích trữ: chép độ tự hữu nay măm

(tinh vị kỹ phát sinh). Bộ lạc du

mục nghèo khổ đàm ra thèm muốn

xâm đoạt bộ lạc nông nghiệp: chiến

tranh bắt đầu ở hình thức thấp nhất

của nó là việc cướp của bắt người về

làm nhàn công (chuyển dã sủ Sơn

Tinh — giống người ở núi — chống

lại giống người ở sông — Thủy Tinh).

Nhưng người chung xưa, tinh không

còn lành nữa : vì « Tập tương viễn,

ĐỜI MỚI số 106

tinh chất của hai con người đó đã hoàn toàn khác nhau, vì quan niệm vũ trụ, quan niệm nhân sinh, quan niệm xã hội của họ khác hẳn nhau, mỗi bên có một thứ NHÂN BẢN riêng biệt.

Trước hết là phân số VÕ SĨ nếu cường lực binh khí lên làm thần tượng để giữ chính quyền (thuyết

Tinh Ác), rồi mới nuôi bọn NHO SĨ, tức là trí thức, để sản ra mọi lý thuyết « giải thích » đặc quyền

(thay Trời trị dân) của mình, sau cùng lập ra cả một hệ thống Tuyên Truyền, là các giáo hội (TĂNG LŨ — đại diện Thượng đế Thần linh) để củng cố vai trò ngự trị của mình bằng một ý thức hệ — tức là một nền nhân bản — đặc biệt, hoàn toàn dựa trên Thần quyền: Tân có đạo Thiên mệnh của mấy triều Ân, Hạ, Thương, Ân có đạo Bè-la-môn, Ba Tư có đạo Thần Lửa, Ai cập có đạo Thái dương. Tất cả các đạo đều đề minh chứng rằng: mỗi hạng người trong xã hội đều có bản chất riêng biệt khác nhau, do Trời định đoạt an bài (như Đạo Bà là môn thi cho gai cắp Tăng Lũ thống trị là ở ở đầu Trời xuất sinh ; còn gai cắp vũ sĩ là ở mình Trời ; gai cắp Thầy Thờ là ở tử chi ; và gai cắp bắn dân là ở gót chân Trời ra nên không được đụng chạm đến ba gai cắp trên).

Quan niệm về bản chất con người không còn nhất trí nữa, bắt đầu từ lúc việc tố chửi xã hội không còn nhất trí (như ở thời Cộng sản nguyên thủy) nữa. Tố chửi xã hội không còn nhất trí nữa vì tố chửi sản xuất đã thay đổi: phe thống trị chuyên giữ việc bảo vệ bò cõi bằng vũ khí và băng mưu trí (nên thoát ly sản xuất, tự tạo ra thành phái cần lao trí thức, làm việc bằng óc), còn phe bị trị chuyên giữ việc sản xuất và vận chuyển, trao đổi thực phẩm (làm việc bằng chân lấm tay bùn).

Thi dã nhiên là bản chất của gai cắp bị trị phải khác đi: nghĩa là phải yêu đời vô điều kiện, phải niu lấy đời sống, phải cố kết với nhau để tranh sống thi mới... sống được. Rút lại, để đối phó với ý thức hệ dựa vào Thần quyền trừu tượng kia, lớp người bị trị mặc nhiên đem đời sống nhõn tiền của mình ra để nêu lên một nền Nhân bản cần cù trên hai yếu tố: HIẾU SINH và HỢP QUẦN.

Quả vậy, suốt dọc trường kỷ lịch sử loài người bao giờ cũng như bao giờ, nền Nhân bản chính thống của

(xem tiếp trang 39)

Anh ơi!
Em đợi anh về



ANH ƠI! em đợi anh về,
Dù bao cách trở sơn khê nghìn trùng.
Anh dừng mõi mông lung,
Đường xa vạn lý nhớ nhung lâm buôn.
Anh dừng ngắm giọt mưa tuồng,
Đừng nghe tiếng gió muôn phương
chạnh lòng.
Anh dừng hát bản du dương,
Phim tờ là lướt sầu thương cung đàn.
Anh dừng lỗi nhịp quan san,
Nâng tan sương trắng, nâng chan hận dời.
Anh dừng đếm lá vàng rơi,
Đừng nghe tiếng trúc chơi với nhạc sầu.
Anh dừng thức suối canh thâu,
Ra đứng bên cầu lặng ngâm trăng đêm.
Anh dừng nhấp rượu hương men,
Làm quên chí cả mà hoen ý tình.
Đừng cho mỉ mắt rung rinh,
Lệ uất uất má in hình bóng ai.
Đừng nghe những tiếng ngân dài
Chuông nhà thờ đồ u hoài ngân nga.
Anh ơi! Đừng ngầm chiều tà,
Chuông chùa rền rì mà oai á dàn.
Anh dừng khóc bước phong trần,
Đừng than tro troi mà tần ngàn đi.
Có em đợi gót phong truy,
Bên khung cửa lạnh chờ khi anh về.

Anh ơi! Em đợi anh về,
Dù bao năm tháng ủ ê tâm hồn.
Ngày ngày dệt lụa cô thôn,
Dẫn dẫn em đợi lớn khôn học hành.
Mẹ già thay mớ tóc xanh,
Trán nhăn, má hóp tinh anh hãy còn.
Lòng em không giống trăng tròn,
Khi vui tăng tò khỉ buôn trăng lu.
Tâm nấm khói lửa mùa thu,
Vừng dương lố dạng mây mù nắng tan.
Anh ơi! Ngày ấy huy hoàng,
Có em đứng đợi bên hàng cau xanh.

Em vẫn đợi anh về,
Dù mưa dầm sóng bè,
Dù trăng xế đầu non,
Dù nước chảy đá mòn,
Dù trùng dương cách trở,
Dù cúc khòi gian lao,
Dù giòng tố dạt dào,
Nhớ anh, em dệt lụa đào,
Cho bao thương nhớ rủ vào lụa to.
Nhớ anh, em hát em hè,
Cho tơ mòn mòn, cho thời giờ bay.

16

((GIÀ))

có phải là người chồng lý tưởng của
phụ nữ Đô-thành 1954 không?

Sau bài phóng sự điều tra về « người chồng lý tưởng » của hai cô Hương và Liên.

Thư bạn đọc gửi về tôi是怎样, đồng ý cũng có, mà phản đối ý kiến mới mẻ kia cũng nhiều,

Cô Hương và cô Liên chưa chắc đã là diễn hình, nhưng là những cá nhân nhận xét tình yêu trong giai đoạn chiến tranh và trong nạn trai thiếu gái thừa của thời đại.

Chúng tôi xin đăng nguyên văn 2 bức thư của hai bạn nam và nữ tố ý phản đối ý kiến của hai cô Hương, Liên.

BÚC THƯ SỐ 1

Kính ông...

Tôi đọc Đời mới số 103, bài điều tra của ông về người chồng lý tưởng phụ nữ 1954.

The ý kiến của chị Liên rất đúng. Người chồng già, tình yêu của người chồng già, lúc nào cũng dịu dàng âu yếm và dễ dãi thật.

Nhưng thưa ông, ông chồng già lý tưởng của phụ nữ năm 1954, không thể là lý tưởng, nếu cho là lý tưởng thì chúng tôi sẽ trở nên một nạn nhân của các ông ấy.

Chính tôi là một nạn nhân, vậy tôi xin kể lại cho ông Khánh, chị Hương, chị Liên nghe, có chi sơ sót chỉ biếu giùm tôi nhé.

Lớn lên tôi đã có ý định lấy chồng già, thế nên khi tôi gieo câu nhảm ngay ông chồng lớn hơn tôi 19 tuổi, tôi mãn nguyện. Vì tôi sống đầy hoa mộng.

Tôi mặc cho chúng bạn cười tôi, tôi nghĩ: tôi sống cho tôi chờ không phải sống cho người khác...

Thế rồi, sự biến cố xảy ra, thời cuộc đổi thay, chồng tôi trở nên một người có địa vị tối cao, rồi sự thay đổi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

bắt đầu khởi diễn.

Tạo sao? Chỉ tại nạn chiến tranh, bao nhiêu người thanh niên tung chinh mặt trận, rồi nạn trai thiếu gái thừa, thế nên các ông ấy mặc dù tuổi lớn, tình yêu họ có thừa tình yêu đối với phụ nữ. Nên sự thay đổi mau chóng hơn các người thanh niên.

Vâng theo quan niệm của tôi, ông chồng già 1954 không phải là ông chồng lý tưởng, các ông ấy chỉ dành ở thời cuộc thái bình có lẽ đúng hơn vậy.

(Ký tên không rõ)

BÚC THƯ SỐ 2

của HOÀNG MINH DŨNG
Gởi hai cô LIÊN và HƯƠNG.

Vì hai tuần nay xem hai quyền ĐỜI MỚI, khi xem đến mục phóng sự của anh Đặng KHÁNH, về người chồng lý tưởng của bạn gái đã thành 54 « Tôi rất ngạc nhiên nhưng không trả lời vì, vì còn đợi cô thứ 3 « vì chắc cô đầu không đồng ý với 2 cô sau » nhưng lại cũng chồng già nốt.

Như thế thật là các ông già.. anh già 54, trong thời đại Nguyễn từ này rất nở gan ruột tim phồi ra để đón lấy hân hạnh ấy: và cũng là đại bát hạnh cho chúng tôi các bạn thanh niên không may phải mang cái tuổi từ 20 cho đến 25, rồi đó khỏi lại phải lấy vợ già mới chết cho chứ? Thời đại nguyên tử làm đảo lộn tư tưởng của các cô gái Đô Thành, làm cho các cô chán ghét các thanh niên như chúng tôi, để đi cưới các ông già về làm đức lang quân, để dễ cho các cô sai khiến; ý kiến của các cô cũng thấy hay hay đấy, bao ông già có vợ trẻ đẹp lại chẳng yêu qui như ngọc, nhưng các cô coi nhé, già 54 này

(xem tiếp trang 31)

Nhớ anh, em cấy em cày,
Cho bông lúa nở vàng say ruộng đồng.
Nhớ anh, em nhớ non sòng,
Em cuốc em trồng sân xuất tăng gác.
Nhớ anh, em nhớ đường xa...
Muôn phuơng sóng gió hành ca kinh kỳ.
Nhớ anh, em nhớ vẫn thi,
Nhủ em: em đợi chờ khi anh về.

K'èn gan, em chờ đợi,
Anh bấy vứng niềm tin,

Ngày mai kia sẽ đến,
Hai mái tóc huyền xinh,
Là một tấm lòng trinh,
Là một mối tâm tình,
Hạnh phúc hòa hương quê.
Anh ơi! em đợi anh về,
Dù bao cách trở sơn khê nghìn trùng.
Đối anh hát khúc tương phùng,
Chiếc hôn nồng cháy ngập ngừng quâ tim.
Anh ơi! anh hãy tin em:
Rằng em vẫn đợi chờ duyên anh về.

LÊ AN SƠN

ĐỜI MỚI số 106



— Vâng biết rồi, hiểu rồi, anh chẳng cần phải nói. Thùy hiểu rồi mà...

— Nhưng bảo là không bao giờ yêu thi không đúng hẳn đâu chị ạ.

— Cũng có lẽ nhưng hiện bày giờ Thùy chán ghét lắm rồi. Thùy đã nói chuyện với anh là Thùy chưa từng yêu ai cơ mà! mà chỉ thương thôi. Chắc anh Khánh có thể tin được lời nói của Thùy.

— Tin chứ.

— Thì đây Thùy kể cho anh nghe một câu chuyện, mà cũng vì lý do này Thùy cảm thấy đời không «đẹp» như mình tưởng...

Trong cái vỏ trưởng giả lại càng thối nát hơn những kẻ chịu phận kém hèn. Không ngờ có những kẻ trưởng rỗng tri thức, nhưng lại dồn mặt đê tiện hơn ai hết..

Và lần này là lần đầu tiên Thùy kể cho anh nghe... mà chẳng ai xa lạ.. chính là Thùy, chuyện của đời Thùy,

... Ngày trước hồi còn nhỏ, gia đình Thùy, gia đình anh ấy và cả gia đình của chị vợ anh ta nữa, thân nhau ghê lắm. Thân là vì ở cùng phố này, lại đi lại giao thiệp buôn bán với nhau nên bọn chúng tôi coi nhau như anh em. Anh ta lại hơn tôi gần mười mấy tuổi. Như thế thì hỏi địa vị anh anh có tin người ta không?...

Sau hồi tác chiến toàn quốc gia đình tôi lung tung, thất lạc. Năm kia tôi vào Saigon định tìm người thím thì tôi gặp gia đình anh ta, rồi cũng vì chỗ quen biết và coi như người nhà nên tôi lại ở với gia đình của anh ta để trông nom cho cái cửa hiệu thuốc tây của anh ta.

À quên chưa nói để anh Khánh biết, anh ta là một được sỹ và có cửa hiệu khá lớn ở Saigon này. Anh ấy có vợ có con, nên sự ăn ở và đối đãi nhiều khi thân mật, thi tôi cho như là bốn phận của một người anh cả đối với đứa em gái... và không muốn để phụ lòng tốt của họ nên tôi săn sóc trông nom như việc cửa hiệu nhà mình vậy. Đối với anh ta tôi cũng chiều chuộng và nhiều khi tôi cảm thấy như là gia đình của mình như không phải là người xa lạ nữa, mà như là ruột thịt vậy.

Tôi giận quá anh a, tôi mắng như tát nước vào mặt. Tôi bảo:
— Anh, định coi tôi như thế nào? tất cả những sự đẹp tốt anh đối xử như thế có phải không? Anh có muốn rồi anh sẽ không giám « vác mặt » ra với đời ra với thiên hạ nữa không?...

Thùy cười.

Năm nay

TÔI CHẮNG LẤY CHỒNG

điều tra-phóng sự
của MINH ĐĂNG KHÁNH

Hắn nhẫn nhở...

— Thôi xin lỗi em, anh bây giờ cũng như kẻ làm liều.. mò mẫm cầu xin « ăn lè » được thi càng hay mà không cũng dành thời vậy..

Đấy anh xem lời lẽ của một ông « tri thức » đấy, thử hỏi nghe những câu nói như thế thi còn tin tưởng gì được nữa. « Có học để rồi mà tư cách như vậy chàng ?

Hừ! giả dối, tưởng giả.. tri thức .. mang tiếng tri thức mà chẳng khác gì con vật, tôi có dọa hắn là sẽ đem việc này lên mặt báo và đề nhờ dự luận công chúng sẽ giáo dục cái hạng như hắn.. Thế mà hắn còn gián mờ mờ :

— Càng hay đó cũng là một cách quảng cáo cho tôi. Đời này chỉ cần hay, hoặc giỏi, cũng được người chú ý đến là được.

Rồi biết ý như tôi có gan tố cáo hành vi đê tiện của nó hắn, năn nỉ:

— Nói thi nói thế chứ đời nào Thùy nỡ hại tôi nhỉ...

Đấy anh cứ đem lên mặt báo cho tôi, thử xem trong xã hội này có thể còn tồn tại lại những hạng « tri thức » đê tiện lưu manh » ấy nữa không. Những trận đòn dư luận có quả nát mặt những đứa khốn nạn định lợi dụng thời cơ vui liêu bể nang hại đời một người con gái như thế nữa không ?

Tôi bây giờ tôi chẳng tin ai nữa, mình chỉ thương lấy mình, biết lấy phận mình, xã hội toàn là sa đọa nhả nhem ai cũng chỉ muốn vơ vét đến cho mình, mong hưởng thụ tất cả những cái gì của đời để ngụp lặn trong khoái lạc thoái nát ..

— Chết chết chị lên án ghê quá...

— Chán lắm rồi anh a.. tôi chẳng tin tưởng gì được nữa...

Tôi đứng giật.. Thùy tiễn tôi ra đến cửa nàng còn giận với..

— Anh cứ viết đúng như thế nhá, để xem sao ?

Tôi cười :

— Vâng, a.. nhất định là phải có bốn phận như thế rồi nhưng...

À thôi, dành phải sang năm, năm 1955 tôi lại phỏng vấn chị về người chồng lý tưởng của chị nhé..

Thùy cười.

Cảnh Việt đáng yêu

GIÓ BẮC... GIÓ TÂY... GIÓ NỒM...

I Gió Bắc cẩm cẩm

Cô đi lè Tết trên các nẻo đường quê Bắc Hà mới hiểu thăm thia thế nào là lầm lỗi, thế nào là bùn quanh, thế nào là đất thịt tẩm mưa phun? Và mới giải thích nỗi tại sao hai ngón chân cái của tôi tiên minh, vì phải bấm chặt, hết đời nợ đời kia, trên cai lấp mõi nhão và dính đến thế ấy, nên chúng mới chõi ra

ĐĂNG TẨM THÀNH viết

“Đêm qua mới thực là đêm:
Trời tối như mực lại thêm mưa đậm”

Ai có chong chong đôi mắt suốt cảnh trường, ngó vào cái đèn tối mịt mù sương của đồng quê xứ Bắc, rồi thả hồn mình vào cái bát ngát của cảnh mưa đậm dày đặc, giữa lúc con tim đập theo nhịp thánh thót của tiếng hạt mưa động trên tàu lá chuối, lăn trên tàu lá chuối, giò

xuống mái tranh, tiếp với giọt nước mái tranh, gieo xuống chính nước

hàng bên đêm cứ thánh thót từ giọt...

thánh thót từng giọt.. ai có qua cầu đó, hết đêm này sang đêm khác, hết tháng này sang tháng khác, hết năm nay sang

sang năm kia, hết đời này sang đời nọ sống với niềm cõi tịch,

đọng vào tiếng thở dài nôn nuốt: « Buồn này, mới thật buồn

sao: Một đêm không ngủ biết bao nhiêu buồn? » — một

đêm không ngủ mà đã thế, huống hồ lại là « biết bao nhiêu »

đêm thao thức nghe tiếng mưa rào rạt vịnh chịu ngọt tre

xanh, nghe tiếng gió Bắc lùa qua kẽ vách... ai có qua cảnh

đó mới hiểu nỗi vẻ nát lấm lìu của người dân quê xứ Bắc,

mới cảm thông nỗi được với những kho chuyện cổ tích hoạc

Tiểu lâm rất là tục và rât là thanh, suýt soa nghiên ngâm

với nhau quanh lò bếp ủ trầu, ấm hổm trong ống rơm, quây

bên chuồng lợn, chuồng bò... ai có từng sống chán thành

trong những đêm dài quanh quê đó mới thấy rõ làn gió

Bắc đã khuôn nặn tâm tính người dân đất Bắc ra sao, và

cũng thấy được người Dân đất Bắc đã xử dụng làn gió Bắc

dó ra sao?

Gió Bắc thổi! Gió Bắc thổi!

Làn gió hun hút trút từ Bắc cực về, tràn qua thế giới Trung quốc bao la, vượt trên rừng núi ẩm ướt Bắc Việt, quay lẩy từng mây mộng nước, kéo ập về miền trung châu sông Nhị, rồi vật vào khí ẩm của Nam Hải, bốc từ Thái bình dương lên, nên trước khi được giò xuồng thành giọt đậm đà như giọt nước mưa ở Thừa Thiên, ở Cầu đốc, thì làn mây mộng nước, do ngọn gió Bắc quyền về kia, đã bị cuốn, bị vò, bị nghiên nhuyễn ra thành « sợi tơ thòng » để mà « dệt đêm dày » của thi sĩ, rồi buông lén cả miền hạ bạn Bắc hà một màn tung bàng bạc.

« Mưa phun phủ bụi... chim gù...
Sâu tường kêu vắng, chuông chùa nện khơi... »

Bè mà cực tả cái cảnh âm thâm của mưa phun đã làm ta gác cái cảnh âm u của bụi cây dưới mưa phun, và càng tăng thêm niềm uất của con chim sù lồng trong bụi đê mà gù lên những tiếng âm ầm... của bầy trời Bắc Việt, tắm mưa phun.

Đó mới là tiếng nói của văn nhân, thi tử. Bởi giờ đến tiếng lồng của người thường dân xứ Bắc đã rung lên thồn thức vào lúc gà gáy sáng:



CÀU THÊ HÚC

ĐỜI MỚI số 106

ĐỜI MỚI số 106

ĐÂY! HẢI-PHÒNG

Phóng sự
của SONG NHẤT NỮ



Hải phòng... ăn

HẢI PHÒNG, thương cảng của đất Bắc, có ngàn lẻ một tiệm ăn và khách sạn, có lẽ quá nửa do người Trung hoa chủ trương. Đó cũng lại là những hiệu đông khách nhất. Ngoài ra số buý-vết, cũng dồi dào hơn đâu hết, bởi đất Cảng là chỗ nghỉ chân của bao « chiến sĩ » đủ mầu da qua lại vì công vụ hay tư vụ, đã cần trong giày lát, ghé vào gửi chút tình bốn phương.

Một tuần lễ, ông cũng cố dẫn bà ít nhất một lần tới hiệu ăn Tầu. Thị ước vọng ở nhà Tày, lấy vợ Nhật, ăn cơm Tầu vẫn là ước vọng của thế gian mà? Cho nên gấp địa lợi, ta hãy tận hưởng. Tất nhiên ông không thể dẫn bà vào những hiệu nào có treo tấm biển đề « Autorisé aux troupes de l'Union française ».

(Xin chú ý là trước kia chỉ có trouipes francaises, mới thêm de l'Union française đây)

Hải phòng... chơi

Thế nhưng đừng tưởng H.P. chỉ biết đắm mình trong bouillasse với cơm rang lạp xưởng dầu nhẹ. Với du khách cũng sẵn lâm. Nhà hát lớn thành phố bê vệ đáo dề. Ông bầu đoàn « gio nam » hốt bạc vạn ở đó đấy!

Ba rạp ca kịch với hơn chục rạp chiếu bóng. Một nửa số rạp, chiếu phim Trung hoa cho nên có phim Nhật hay nói tiếng Quan hòa.

Nơi đây cũng có một vườn hoa, nhưng Tây Đầm không hay dắt con ra đây hưởng không khí mát bởi một lối dẫn dì là vườn hoa ấy những đêm lối trời đã có những thế nhân liều tĩnh trút cẩn bã từ ruột già ra, cũng như có những con cháu tội lỗi của Adam và Eve diễn trò...

Chiều thứ bảy, nhất là dịp đầu tháng, các khách sạn lớn nhỏ thường treo biển « Complet » (không thấy

để bằng Việt ngữ). Riêng xóm chí em đóng tại Quán Bà Mâu thi vẫn sầm uất thường xuyên vi, như trên ghé chân, không bền nên các vị đổi cư xoành xoạch.

Thế rồi mỗi chuyến thuyền chuyên lại phải kèm một cuộc thù tặc để tố tình lưu khứ bằng cách vi hành xuống Lạch Tray tới Quán Bà Mâu. Phiền một tẹo, gần Quán có đồn binh, có trại Cầu Rào, nên các quan viên cùng với chị em lâm phút ròn rộn thấy tiếng giày dinh kèm tiếng gỗ cửa khám... sờ gia đình! Nhà chửa ở rải rách trong thành phố. Hội đồng các ông nghị loanh quanh với các tập trung đèn đỏ vào một nơi để tránh sự gỗ cửa nhằm của khách yêu... hoa héo, mà vẫn chưa xong, cũng như cái việc đổi tên phố Tàu thành Nam, chửa quyết y cơ chứ, dành cứ thay dần dần từ các ngõ hẻm vậy!

Cứ gần giờ thiêt quân luật, anh em xich lò thường kiêm cả nghề dắt các cô gái chờ ở vỉa hè đến trạm com măng hàng. Phát tài lắm!



Hải phòng... học

Việc học rất náo nức chưa có bậc Tú Tài. Một học sinh đậu xong « đip lôm » là phải tinh đến việc đi Hanoi học. Các trường tư đưa nhau mổ. Vài trường giàu kinh nghiệm đặt kế hoạch Thát Lục, Lục Ngũ, Ngũ Tứ, với khẩu hiệu « một năm hết hai chương trình » Ngoài ra còn mấy trường của nhà chung, dạy theo chương trình ta, kém... pháp văn! Thỉnh thoảng tàu cập bến, vài ba trò ra chờ linh thủy, thực hành mấy tiếng (gút moóc nịnh, thằng kiêu cưng nhộn).

Có tờ nhật báo ra được hơm tháng thi từ trần. Báo chí Nam Bắc có bầy bán ở đây nhưng xem chừng khó tiêu lầm. Nhật báo gửi từ Hanoi lúc 6 giờ sáng, chừng 10 giờ thì tới đây. Báo nào cũng có mục Hải phòng để

đảng tin... ibuốc phiện, bạc, thịt nhau vi tiền, tình, bỏ nhà ra đi, tự tử và... và vân vân...

Kỹ nghệ cho thuê truyện phát triển mạnh, vì H.P. sáng buôn bán, mà các cô hàng thi chỉ còn lấy cuốn truyện làm vui, vừa chờ khách, vừa đọc truyện. Nay mai, tiểu thuyết gia kiêm giáo sư Sao Mai sẽ lập một lớp hướng dẫn văn nghệ. Mong ông sẽ thành công để kích thích một phần nào không khí văn nghệ đất này, vốn đã bị chìm trong... kinh tế!

Hải phòng... nước

Đã có người nói : mùa, nực Hải phòng không khô bằng mùa rét. Thực vậy, vì mùa nực có mưa rào, nước bớt khan. Mùa rét ba bốn tháng liền không mưa, người ta vốn sợ tắm lại càng có dịp fr tâm. Nhưng ăn bằng nước gì? Nước hờ, nước giếng hậu quả sẽ đưa đến các ông lang và các bà lang. Nước máy thuộc độc quyền của công sở, binh gia : một số nhà giàu hoặc có bà con với... lục lộ !

Hai phong... ôm

Sang Tây, Tàu, Ta. Được sĩ cũng đủ người thuộc ba quốc tịch ấy. Bụi đường, nước bẩn, nhà tồi chuột đã cung cấp tiền cho các ông lang, vừa chuyên môn bệnh hoa liêu ngoài da, vừa nội thương ngoại cảm.

Hai phong... thể thao

Cái bãi đá bóng không có tường vây nên các cuộc đấu chả thu được bao tiền vì thiên hạ quý khán giả leo lên cây đứng xa ngắm đủ rồi, hà tất phải tới gần, nhỡ bóng rơi trúng đầu lại khò. Có lì lò « bốc » đặt ở sân chùa để một số thanh niên « hiếu bốc » đem nhau ra dầm gầm cửa Phật !

Hai phong... lao động

Du khách tới Hải phòng đã nhận được thành phố này từ xa bằng những đám khói đen mù trời của các xưởng máy xi măng, máy chai, máy chǐ, máy than, máy cưa. Mỗi xưởng máy lại có một số lớn nhân công, nên tìm áo xanh ở đây không thiếu thêm vào đó còn phu bến tàu, phu « giê ni » chen với lao động V.N là lao động Tàu.

Mà hình như ở đây người Tàu cũng được hưởng quyền ưu tiên. Nếu bạn là người Trung hoa, bạn đi xin việc, rất ít hy vọng bị thất nghiệp vì người Tàu... làm tốt, ngoài tiếng Tàu lại biết cả tiếng ta và nhất là vì họ không phải đồng vien.

Hai phong... giao thông

Taxi, car... đếm không kịp. Nhiều xe nhà, deo biển « cessai » vì vừa com măng

(xem tiếp trang 33)

CON người bước tới đà
văn minh như thế nào? Có
những dấu hiệu gì đầu tiên?
Trước hết phải nhắc
đến sức cống hiến của con
người trong việc dùng đến
đôi bàn tay của họ, hoặc
đè sờ mó hoặc đe khám xét.
Sự hoạt động đôi bàn tay
của con người cũng tựa như
một con khỉ lúc ngồi nghỉ
rồi lật mí mắt hay ngoay vào
tai bạn đồng loại, bắt một
con rận hay chẳng làm gì
cả nhưng, đe thỏa thích
ý muốn. Văn minh của con
người bắt đầu ở chỗ hoạt động
của đôi bàn tay cho đến lúc con
người đứng thẳng với
hai chân. Chúng ta cũng nhận thấy
tánh tò mò đó ở loài
mèo trong việc mèo dò hai
chân trước đe đi hay đe
chóng đỡ thân mình.

Điều kiện đứng thẳng với hai chân và việc sử dụng đôi
bàn tay đưa đến những kết quả sau đây: việc sử dụng đồ
dùng, đức tính khiêm nhường, óc phyc tùng dàn bà và cũng
có thể việc mở mang tiếng nói, sau cùng là sự này nở mào
chóng về đức tính tò mò và linh tính khám phá. Văn
minh nhân loại bắt đầu việc khám phá đồ dùng, và chính
việc khám phá này đã giải phóng cho đôi bàn tay.

Ở vào thời kỳ ấy, con khỉ hình người cũng đã biết hái
trái cây bằng tay mà không phải bằng hàm răng. Đây mới
là một bước đột phá trước trong lúc con khỉ hình người ấy
còn ăn lông ở lỗ, biết cầm lấy đá đe ném vào kẻ địch. Việc
sử dụng đôi bàn tay đã giúp cho con khỉ hình người nhận
biết thứ đói nhọn, hoặc thứ đói lửa giết kẻ thù có hiệu nghiệm
hơn thứ đá hình tròn. Thủ thập được nhiều hình ảnh trong
óc thì lúc ấy những bộ phận nằm trong trán cũng được
thêm này nở.

Con người lúc ấy đi sang một con đường hoàn toàn mới.
Con khỉ tìm rận không phải đe ăn nhưng đe thỏa thê
một ý muốn. Hiện nay, văn minh tiến bộ, việc săn những con
rận có ý làm loạn đời sống xã hội cũng đang tiếp tục. Việc
hoạt động trí óc vào những trường hợp như thế không phải
là đe tìm thức ăn, nhưng đây là thứ hoạt động trong sạch
của tâm hồn. Tôi xem ra sự tò mò không vụ lợi làm tăng
thêm giá trị nhân phẩm. Sự hiểu biết hay sự tìm tòi hiểu biết
chỉ là một trò chơi.

Các bác sĩ thích thú với vi trùng hơn cả con người, các
nhà thiên văn học tìm cách ghi sự chuyển vận của những
ngôi sao ở cách xa chúng ta hàng trăm triệu cây số mặn
đầu những ngôi sao ấy không gây một ảnh hưởng nào trực
tiếp tới nhân loại. Hầu hết các loài vật, đặc biệt những con
còn trẻ ham thích chơi đùa, nhưng trong con người, óc tò



SỰ TÒ MÒ KHÔNG VỤ LỢI : BÀ VĂN MINH CỦA NHÂN LOẠI

của LÂM NGỮ ĐƯỜNG

chúa Giáng sinh định nghĩa nô lệ là người mất hết tự do tư
tưởng, hay du luận tự do. Tất cả mọi chính thể quân chủ
chuyên chế là những nhà máy để đào tạo ra lớp người
nô lệ. Đông hay Tây, giữa thế kỷ 20 này, gương các nước
theo chính thể trên đã nêu rõ. Vì vậy, một Chính phủ độc
đoán bất kỳ theo một hình thức nào đều xem như là
thoái bộ cả.

Những nhà chính trị có tầm mắt ngắn ngủi, những nhà
truyền giáo tưởng rằng có thể đưa con người theo một tín
ngưỡng đồng đều là có thể đem lại được trật tự, thái bình,
nhưng nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy những kết quả trái
ngược lại. Một chính phủ độc đoán chỉ muốn đánh lận con
đen, cho văn chương cũng như tuyên truyền, nghệ thuật với
chính trị, đem khoa nhân loại học với lòng yêu nước, đạo
giáo với sự kính thờ ông vua sống.

Như thế là không thể được và nếu những người làm
công việc kiềm soát tư tưởng đe quá xa thì họ chỉ rèn lấy
những khí giới đe rồi những khí giới ấy một ngày nào đó sẽ
hạ họ.

Thầy Mạnh Tử cũng có nói: « Nếu một ông vua coi
dân như sợi cỏ thì dân cũng xem vua như một tên ăn trộm
hay một kẻ thù ».

Kẻ ăn cắp lớn nhất thế giới chính là kẻ đe ăn cắp tự do
tư tưởng của chúng ta. Thiếu tự do cũng bằng trả lại loài
thú 4 chân. Cho nên theo như lời thầy Mạnh Tử, con người
sẽ nỗi giận với tên ăn cắp ấy, ghét hận nhiều thêm nếu như
tự do của họ bị mất nhiều.

Không có gì làm cho con người uất hận bằng khi bắt
họ tin những điều họ không muốn tin, nhưng chúng ta nên
nhớ rằng tự do bát khuất của con người chỉ nén xuống
một lúc rồi lại bật lên như chiếc lò xo đe đánh đố chính
thể chuyên chế kia.

TRẦN ĐOÁN dịch

KỲ SAU :

NHỮNG GIẤC MƠ



mò không vụ lợi đó mới phát
triển đến tận bực.

Vì lẽ ấy nên tôi không
tán thành các hình thức có
ý định kiềm soát ý nghĩ của
chúng ta. Dẫu muôn hay
không làm công việc ấy tức
nguyên rủa vào óc thông
minh của con người. Nếu
như tư tưởng tự do là hoạt
động tối cao của tâm hồn
thì việc cấm đoán sự tự do
ấy, đối với chúng ta là việc
hèn hạ nhất.

Euripide, nhà thi sĩ nổi tiếng

của Hy Lạp (450 trước Thiên
chúa Giáng sinh) định nghĩa nô lệ là người mất hết tự do tư
tưởng, hay du luận tự do. Tất cả mọi chính thể quân chủ
chuyên chế là những nhà máy để đào tạo ra lớp người
nô lệ. Đông hay Tây, giữa thế kỷ 20 này, gương các nước
theo chính thể trên đã nêu rõ. Vì vậy, một Chính phủ độc
đoán bất kỳ theo một hình thức nào đều xem như là
thoái bộ cả.

Những nhà chính trị có tầm mắt ngắn ngủi, những nhà
truyền giáo tưởng rằng có thể đưa con người theo một tín
ngưỡng đồng đều là có thể đem lại được trật tự, thái bình,
nhưng nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy những kết quả trái
ngược lại. Một chính phủ độc đoán chỉ muốn đánh lận con
đen, cho văn chương cũng như tuyên truyền, nghệ thuật với
chính trị, đem khoa nhân loại học với lòng yêu nước, đạo
giáo với sự kính thờ ông vua sống.

Như thế là không thể được và nếu những người làm
công việc kiềm soát tư tưởng đe quá xa thì họ chỉ rèn lấy
những khí giới đe rồi những khí giới ấy một ngày nào đó sẽ
hạ họ.

Thầy Mạnh Tử cũng có nói: « Nếu một ông vua coi
dân như sợi cỏ thì dân cũng xem vua như một tên ăn trộm
hay một kẻ thù ».

Kẻ ăn cắp lớn nhất thế giới chính là kẻ đe ăn cắp tự do
tư tưởng của chúng ta. Thiếu tự do cũng bằng trả lại loài
thú 4 chân. Cho nên theo như lời thầy Mạnh Tử, con người
sẽ nỗi giận với tên ăn cắp ấy, ghét hận nhiều thêm nếu như
tự do của họ bị mất nhiều.

Không có gì làm cho con người uất hận bằng khi bắt
họ tin những điều họ không muốn tin, nhưng chúng ta nên
nhớ rằng tự do bát khuất của con người chỉ nén xuống
một lúc rồi lại bật lên như chiếc lò xo đe đánh đố chính
thể chuyên chế kia.

TRẦN ĐOÁN dịch

KỲ SAU :

NHỮNG GIẤC MƠ

TINH THẦN LÃNG MẠN

CỦA CHU MẠNH TRỊNH

KIÊM ĐẠT viết

Lại có người mặc ủ hòn tẩm.
Nhờ ai cũng dựa tiếng thơm,
Tiếc gì xuân nữa, mà sớm sở ái.
Được mấy kê anh tài phái đạo,
Đều ăn cơm mặc áo trên đời.
Đến khi có việc tày trời,
Trợ trợ chỉ thấy một người lận trung.

Đây là tình trạng các nho sĩ lãnh
dao trọng trách cứu quốc trước làn
đạn của quân Pháp ở thành Hà Nội, sự
tan rã nguy trị mạnh mẽ trên tâm hồn
Chu Mạnh Trịnh, đe rồi sau này phản
lại cả giáo điều Khổng Tử nữa — nhều
tán tuồng mâu thuẫn Pháp khởi ra

« nhà kia lỗi đạo, con khinh bổ, mỵ nợ chanh
chu và chửi chồng » nhằm tắt phát triển
sau 100 ngày từ tung khuôn mẫu cứng
rắn. Một nền móng đồ võ, đeo theo
bao nhiêu ngọn ngành rườm rà lỗi
thời khác con người thường sinh ra
hết mẩn với thời cuộc càng đầy đủ,
càng bát mẩn với địa vị màu sắc chán
chường càng đậm đà hơn, tràn
trề hơn.

Mầm phả sản đó tiến vào gia đình
Chu Mạnh Trịnh. Theo tài liệu vẫn
học sử gần đây, thân phụ họ Chu mất
khi Chu vừa mới ra đời. Thật là đầy
đủ, nhằm lúc cho mầm phả sản len
lỏi vào. Nếu không có một bản lĩnh
vững chắc, một tinh thần sắt đá, già
nua với thời thế thì không tài nào
chống trả được cơn khủng hoảng. Chu
Mạnh Trịnh yếu đuối từ vật chất (đe
sau này sinh ra bệnh mã đáo mà chết)
cho đến tinh thần. Không có một chút
ảnh hưởng xúc bức nào mạnh mẽ khả
dĩ lay động đồi chút tinh thần Chu cả.

Kết quả cho ta thấy rõ: Chu lẩn
trốn thời cuộc, quên, quên tất cả đe
vui hưởng lẳng lặng, bởi mọi màu sắc,
thanh âm đe thỏa mãn cá nhân. Những
hành động lẳng lặng: đánh cờ người
bằng kỹ nữ, trùng tu nhà thờ Tiên
Động và Chùa Đồng Tử, trùng tu chùa
ngoài ở Hương Tích, đọc tiểu thuyết
ngôn tình Tàu (theo vài tài liệu).
Nhưng từ tảng lẳng lặng: minh oan
cho nàng Mỹ Châu, biện bạch cho
Thúy Kiều, sống đậm đà trong thế
giới ảo mộng truyện Kiều.

Có người ngạc nhiên về thái độ
phóng túng đó. Không, cá nhân Chu
đã yếu đuối tuân theo định luật xã
hội mà Chesneau đã biểu diễn: Sau thời
Thổ thể rừng mai chim cung trái;
Lưng lợt khe Yên cá nghe kinh,
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng?



loan, con người sống bằng giác quan.
Giác quan của Chu sanh hoạt mạnh
mẽ bằng đòn, bằng cờ, bằng thơ,
bằng rượu — Ở đây họ Chu đã tạo
nên một khung cảnh tự mãn đe
hưởng thụ. Cảnh sai lạc tinh thần
không học đe tùy thời, đe bằng lòng
với hiện hữu của mình.

Ví dụ: giá trị nhạc của người đạo
Nho Khổng Tử chủ trương rằng: Nhạc
là một lợi khí chánh trị, đạo đức,
giáo dục con TÂM rất sắc bén. Thành
âm chi đạo, dữ chính thông hỷ (Nhạc Ký)
Đạo thành âm thông với chánh trị
vậy — Tri nhạc dĩ tri tâm, tắc dĩ, trực,
tù, lượng chí tâm du du nhiên sanh hỷ
(Lễ ký Tế nghĩa XXIII). Xét cho cùng
các lẽ vi nhạc đe trị lòng người, thì
cái lòng giản dị, chánh trực, tự
ái, thành tin, tự nhiên phơi phới mà
sinh ra. Nhạc giả giả, động ư nội giả giả. Nhạc
lẽ giả giả, động ư ngoại giả giả. Nhạc
cực hòa, lẽ cực thuận (Nhạc ký XIX).

Nhạc là động ở trong, lẽ là động ở
ngoài, cái cùng cực của nhạc là hòa,
cái cùng cực của nhạc là thuận.
Nhưng, sợ e con người lợi dụng nhạc
đe làm điều fang bậy, bèn cạnh cái
đụng, cũng có cái nguy cho nên đức
Khổng không quên nhắc nhở tận thân
tâm mòn đe minh rằng: Vui mà
không đàm, thường mà không hại
(Lạc như bất đàm, ai như bất thương —
Luận ngữ Bát vật III).

Chu Mạnh Trịnh vốn ở cửa Khổng,
sân Trịnh thi nhất định không quên
những lời dạy cùng lời dặn cẩn kẽ đó.
Vẫn đe biết và hành của ông — vì
những điều kiến trên — nếu không
giống nhau, mà ngược lại còn khiến
cho ông đà phả cả luân lý Nho nữa.
Chu là người hiểu nhạc (1), ông đã
phô tài minh vào trong bài Hương Sơn
phong cảnh ca:

Thổ thể rừng mai chim cung trái;
Lưng lợt khe Yên cá nghe kinh,
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng?

(1) Là một bậc tài hoa danh sĩ, các nghề chơi
như: đàn đều giỏi, có thể gọi là một nhà thơ
lãng mạn. Nghiêm toàn Việt Nam V.H.S.Y. quyển
2 trang 19.

TÌNH MI TAU

NĂM xưa tau với mi
Đôi đầu xanh vừa chớm mộng hải hồ.
Đắt nhau đi
Toa rập chuyện xây đời.
Chân phiêu lồng, gót lưu ly.
Hôn tung gió mờ cờ phai phói.

Hôm rã đi
Lòng đời chưa rõ
Tuổi mi tau thì nhỏ
Sức mi tau thầm gi
Nhưng tình mi tau thầm thiết
Hy vọng bừng cháy chan.
Nhìn nhau như thầm uốn
« Bè cạn lòng không cạn
Keo sơn trong ngõ nón »

Ngày tàn, tháng trời
Đường vẫn còn xa xôi
Càng đi càng sáng mắt
Néo dài lầm nắng nôi.
Khi đi tau mi cùng một lối.
Suốt những tháng tròn chung gói chăn
Tôi tôi nhìn nhau cười hề hả
Đêm nằm kè lưng
« Ấm lạnh » chỉ cho băng.

Nhưng đường đời loạn lối
Đích đẹp lại xa vời
Néo dài lầm nắng nôi
Cho người hay hoa mắt
Cho tình dễ phai phói
Chù mi tách néo
Tau một chắc bơ vơ
Cùng ai kề lại giòng ngày cũ
Mà nhớ mùa xưa ám ặng tinh.
Có những đêm cười như thác lũ
Đời vui nhạc dậy
Có những trưa mưa
Buồn chan chúa
Hai đứa ôm nhau thủ thi tình.
Rồi nhung hôm mi đau



NGÂP NGỪNG

Ngồi bên nhau thủ thi
Tay trong tay chằng dời
Mắt nhìn nhau đứt mí
Ngập ngừng nói lại thôi
Ngày mai anh vui chân
Trên đường lên phía Bắc
Mùa ác nâu bạc đầu
Với chuỗi ngày gian truân

Ngày mai em về xuôi
Chốn nhiều người vui tươi
Mặc nắng hè gay gắt
Mặc mưa đông sụt sùi
Ngồi bên nhau thủ thi
Tay trong tay chằng dời
Mắt nhìn nhau đứt mí
Muốn nói nhưng nghẹn lời.

SƠN HỮU

DỌC bài « Ai là dịch giả Chinh phủ ngâm khúc » của ông Thừa Minh tôi càng cảm thấy công việc khảo cứu các văn cũ nước ta một cách khoa học là cần thiết biết chừng nào. Ấy vì lòng sốt sắng đối với quốc văn ngày càng thêm thịnh. Thế mà nền tảng cho sự bàn tán thì rất mơ hồ, phần lớn chỉ vin vào một ít tục truyền không kiểm soát hoặc vào một ít tài liệu trong các báo chí viết một cách vội quá.

Tôi không cần nhắc lại nhiều về cái địa vị phụ thuộc của quốc văn ta ngày xưa, nó chỉ ngang với thú đánh tôm hay là uống nước trà tàu. Vì vậy, kẻ làm văn không tìm cách góp nhặt, xếp đặt thành sách, rồi kiểm soát và đem in để phổ biến tác phẩm mình. Có bài nào hay, thi được người ta truyền miệng, hoặc chép tay, mà không hề chỉ rõ ai làm vào lúc nào. Thậm chí, người này chữa chữ này, người kia chữa chữ nọ, mà không hề ghi chép đâu là nguyên văn, ai là kẻ chữa. Lại có kẻ làm văn, muốn văn minh được nhiều người đọc, thì tự minh gán văn minh cho những bậc có danh vọng.

Nếu vì một lẽ riêng về tôn giáo về gia đình, mà tác phẩm được đem in, thì sự kiểm soát, khắc bản ấn loát khá dày dặn và đẹp đẽ. Nhưng loại này rất hiếm. Phần lớn là bởi các nhà xuất bản tự đem khắc để bán lấy lời, mà không biết gì đến tác giả. Họ phần lớn thuộc hàng không đủ học lực để kiểm soát văn. Họ khắc còn kém càng làm sai lầm thêm. Tuy bản chép có tựa, có bạt, có tên tác giả họ hơn phần nhiều bở hết, để đỡ tốn giấy. Bản hế mòn thì họ khắc lại. Càng khắc lại thì càng sai, càng bở bớt những phần phụ thuộc.

Đến thời kỳ Pháp thuộc đã vững ở Bắc và Trung, sự học văn cử nghiệp đã suy, thi quốc văn bắt đầu được chú ý tới. Một lý do quan trọng là có một số người Pháp quen khảo cứu các vấn đề văn học đã đề ý đến các người khác, đã quan tâm đến quốc văn hơn trước. Trong Nam, Trương Vĩnh Ký phiên âm khá cẩn thận truyện KIM VÂN KIỀU (1875).

Ngoài Bắc, sau khi Lê Hoan hội văn sĩ thi tho vịnh nhân vật trong truyện ấy, thi Kiều Oanh Mậu đem khắc truyện một cách cẩn thận, và Vũ Hoạt cũng cho khắc những sách CHINH PHỦ NGÂM, PHAN TRẦN, CUNG OÁN NGÂM với chủ thích cũ hoặc thơ của mình đề vịnh.

Lại thêm, thư viện ĐÔNG PHƯƠNG BẮC CỒ bắt đầu sai chép lại hoặc mua sách cũ của ta, và thu dụng một

số học giả ta trong các việc khảo cứu hoặc tồn trữ. Đó đáng lẽ là một việc rất hay cho nền văn hóa ta. Nhưng, nó cũng đã gieo vào nhiều sự không hay cho ta nữa.

Só là, thư viện giả công cho họ thi tinh theo số trương chép, giả giá sách cho họ tùy theo cũ mới. Vì vậy mà có kẻ giúp việc đã bịa đặt ra sách cũ, thêm niêm hiệu, bịa tên tác giả để hòng tăng giá trị công tác minh. Một ví dụ, mà ông Nguyễn Văn Huyền đã nêu lên, là cuốn Lĩnh nam dật sử. Nó là một tiêu thuyết cận đại của Tàu. Một kẻ kia đã đổi tên đất, tên người ít nhiều, rồi thêm tựa của Trần Quang Khải, để biến nó ra một tiêu thuyết nước ta về đời Trần đánh các dân Mường Mán. Thế mà sách được dịch đăng trong nhiều số báo Nam phong và được coi như là một báu vật.

Sau những họa trên, rồi đến họa phiên âm của các nhà xuất bản Quốc ngữ và các báo chí Quốc ngữ. Tha hồ họ chữa, họ thêm. Họ gán văn này cho kẻ nọ, không một bằng chứng gì chắc chắn hoặc có thể tin ít nhiều. Hết bài thơ nào quan hệ đến dục tình thì cho là của Hồ Xuân Hương. Hết thơ nào ra « giọng đê vương » thì cho là của Lê Thánh Tông. Thậm chí tôi có thấy chép thơ Lê Thánh Tông vịnh... Kiều! Rồi ta thấy in thơ Bán than « của Trần Khánh Dư », vàn tể cá sấu « của Hàn Thuyên » mà không thấy dem một chứng gì thành thật. Trái lại, với tài liệu khác, người ta đã chứng minh là lầm, hoặc bịa.

Vì những lẽ kia, muốn xét về tác giả hoặc nguồn gốc văn nôm, phải hết sức góp nhặt tài liệu cho nhiều. Đối với mỗi một tài liệu, lại phải xét giá trị của nó: nó xua chặng? nó thật chặng? Có thể tin nó đến chừng nào? Tài liệu càng xưa càng quý, càng viết hay in xưa càng tốt. Nội trong các tài liệu, gia phả thường quý, nhưng cũng phải xét đến thời kỳ chép đoạn minh tra cứu, và có lúc phải xem nó có thật chặng. Tôi còn nhớ một chuyện, nó dù làm gương. Tôi đã cố tìm tác giả bài « Nam Hải Tế Vạn », là một bài văn tế dài vừa hay vào bậc nhất.

Đọc giả phả một họ kia trú ở thư viện Đông phương Bắc Cồ, một hôm tôi thấy chép rằng bài ấy là do một người trong họ tế vợ. Nhưng đến khi xét các chi tiết về con cái thì thấy đó chỉ là kẻ sau đã bịa đặt ra để chép bài văn tế dài kia vào, mong được thêm

Nhân bài « Ai là dịch giả Chinh phủ ngâm khúc »

ĐỐI VỚI NHÀ KHOA HỌC không thể giấu được sự thật

HOÀNG XUÂN HÂN vtết



số trang và lĩnh thêm tiền mà thôi. Mỗi một lần thăm phán là giải quyết một vấn đề « trinh thám » hay làm một bài tinh đố, mà tinh đố với các luận cứ chỉ chắc một phần nào mà thôi.

Vì vậy, ta phán đoán phải cẩn thận, phải xin vào toàn thể các lý. Mỗi lý riêng không đủ chứng, mà họp các lý lại thì sự chắc tăng lên, và có thể đem ta đến sự chắc hẳn.

* * *

Vi như bài diễn ca CHINH PHỦ NGÂM mà tôi đã gọi là bài A, tức là bài mà ta thường biết, thi có phải của Đoàn Thị Điểm soạn chặng? Sau đây tôi gộp lại những lý luận của tôi đã viết trong sách CHINH PHỦ NGÂM BỊ KHẢO, để trả lời ông Thừa Minh, và nhất là để làm tí dụ cho những nguyên tắc mà tôi đã đặt trên.

Tất cả những sách xưa nói về sự nghiệp văn chương của Đ.T. Điểm, cho đến cả gia phả họ bà, điều không nói đến chuyện bà có diễn ca khúc ấy. Thấy thế, ta có quyền ngờ sự bà đã diễn ca. Nhưng trong một bản in mới, lời bài viết vào năm 1904, Vũ Hoạt lại nói bà có diễn ca khúc ấy.

Vậy thì ta cũng có quyền tin rằng bà có diễn ca. Sự tin có lẽ phải để đặt hơn sự ngờ, vì ý kiến Vũ Hoạt là mới.

Gia phả họ Phan Huy Ích, và chính ông có nói ông diễn ca Chinh phủ ngâm sau khi nhiều người khác đã

diễn. Trong số những người này, ta có thể nghĩ đến Đoàn Thị Điểm. Vậy thi thuyết « tin » tăng thêm. Vả trong bản viết cũ (xem trong sách Chinh phủ ngâm bị khảo) ta thấy hai chữ nữ giới đề trước một bài diễn ca. Tất nhiên là ta nghĩ rằng người đàn bà ấy là Đoàn Thị Điểm.

Với nhiều chứng không liên quan với nhau mà trùng lặp nhau như vậy, tuy rằng gia phả không nói chuyện ấy. Đó là còn quên sự bà biết làm văn nôm, sự này làm tăng sự tin kia.

Còn như Phan Huy Ích, thì gia phả họ Phan, và nhất là bài thơ của ông đã làm sau khi diễn xong Chinh phủ ngâm, đủ tố chắc chắn rằng ông đã diễn bài ngâm ấy.

Vấn đề thứ hai là bài diễn ca nào là của Đoàn, bài nào là của Phan?

Từ trước đến nay, chỉ thấy có một bài diễn ca được ấn hành bằng chữ nôm, và bằng chữ La tinh. Đó là bài mà tôi đã gọi tắt là bài A. Những bản in cũ còn lại thì có hai loại. Một loại xưa không đề tên diễn giả là ai. Một loại mới, bởi Vũ Hoạt đem khắc, thì chính Vũ Hoạt đã nói rằng nó là của Đoàn. Theo đó, thoạt đầu ta phải nghĩ rằng bài diễn ca của Đoàn là bài A, cũng như các văn nhân và các giáo viên trong năm mươi năm nay đã theo đó mà nhận.

Nhưng ta cũng phải lấy làm ngạc nhiên vì không thấy bài diễn ca của Phan Huy Ích ở đâu cả. Nhất là sau sau khi ta biết rằng bài này làm ra chỉ cách ta có 150 năm, còn bài của Đoàn thì cách ta chừng 210 năm. Lẽ dĩ nhiên là ta thử hỏi họ Phan. Gia phả họ về đoạn này, soạn vào năm 1826, bốn năm sau khi ông mất, có chép rõ ràng: « Ông lại từng diễn Chinh phủ ngâm khúc. May, từ các bậc danh nhân, văn sĩ, cho đến trai gái thôn quê, ai mà không đọc ». Bài ấy chắc là bài được truyền tụng nhất, tức là bài A.

Nếu ta hỏi họ Phan về bài diễn ca của Huy Ích, thi họ cho ta biết họ còn giữ được bản cũ. Nay vì chiến tranh mà chưa tiện tìm, người họ đã cho tôi một bản phiên âm. Xét qua thì chính là bài A. Đến đây, ta cần phải tự đặt câu hỏi này: có thật, bản họ gửi cho mình đây là bản của Huy Ích soạn ra không? hay là họ lấy bản thường được lưu hành rồi họ nhận đó là bản của ông? Nếu bản họ gửi cho mình

(xem tiếp trang 33)

Truyện ngắn

TỰ ÁI

HUYỀN CHI

AY là một cô mèo Tam thể. Vàng ! một thiếu nữ mèo, lông mướt nhẹ, và mắt ngời. Ba vệt vàng đen càng làm tăng cái lưng óng chuốt của cô bé. Râu lại dài, cong lên kiêu diễm, làm con vật có một vẻ đài các phong lưu. Nhưng cái dáng uy nghi sẽ liền mắt ngay, cả cái vẻ dịu hiền của một thiếu nữ sẽ nhường chỗ cho một bộ mặt liều lĩnh, can trường của những tay võ sĩ. Đúng vậy, nó là một võ sĩ đương độ hăng máu.

Suốt ngày Ly có tìm nó đâu cũng không thấy : nó đã đi săn mồi suốt xóm. Kẻ thù số một của nó là mấy chàng Khuyển. Con Vện bắc hàng phở đã đậm sợi nó rồi. Sức mạnh của bắc Vện không hạ nổi chàng chấm dứt bằng vài đường rách, xe trên mõm chàng chó hung hăng. Bé bắc Vện, nó liền qua gác trại với một con bẹt rẽ lai của nhà bác linh cảnh sát. Con này bị xiềng lại ở một cái cột, và tha hồ, tam thể làm mưa làm gió. Cứ thế suốt ngày ...

Trưa nó về xơi cơm, nhai dài các, nhô nhê vai miếng do tay Ly dọn cho ; chiều, thế là lại mệt hút. Sự điện cuồng của nó đã làm cả xóm — những nhà có chó — ghét Ly lắm. Ly trọ lên một căn gác. Nhiều lúc, nàng nghe tiếng chửi đồng của hàng xóm đưa lồng lộng vào căn cửa sổ. Nhưng vì hồi ấy Ly là một cô gái có lòng tự ái quá cao, nên càng nghe chửi, nàng càng thả lỏng Tam thể nhà nàng ra sát phạt. Ly kiêu hãnh lắm khi nhìn nó vẫn giữ nguyên phong độ uy nghi của một viên tướng. Trong lúc người hàng xóm chửi xéo xa, gần : « Cái thú mèo nhà ai mà quá quắt... Bà thì tán nát xương ra... »

CHUA bao giờ một con mèo được « lừng danh » như thế. Trong xóm đã chia ra làm hai phái. Phái « ủng hộ » và phái « đả đảo » tam thể. Phái sau này, có nhiên gồm những chú chó. Và phái trước gồm lũ trẻ trong xóm.

Chúng thích những cuộc đấu võ thường xuyên xảy ra giữa cô tam thể mảnh khảnh và các bác khuyến hung tợn, vạm vỡ nhưng phải chịu « lép đòn ».

Này nhé ! Tam thể rùng mình lại, miệng, khứ khứ, móng tua túa dưa ra. Bác khuyến trưởng thắng thế xáp lại gần. Hấp ! Thân tam thể tung ra như một lò xo, lao như chớp ; ấy thế là bác khuyến lãnh hai quào nên thân. Bọn trẻ tha hồ vỗ tay hò hét



TRẠNH KHÔNG LỜI

cố cười ; sau dần phải khẩn khoản với Ly :

— Cô Ly à ! Cô làm ơn giữ giùm Tam thể. Tôi chán cảnh làm trò đùa cho bọn trẻ lầm.

Ly gọi Tam thể.

— Miu miu ! Lại với má con !

Nhưng hổ nàng vừa đến gần, là nó thoát thân nhanh như cắt. Bọn trẻ chạy theo chế ầm lên. Cả anh chàng Cường nữa. Tự ái bị chạm, Ly nỗi tức và động viên moi danh từ để làm mích lồng nhất ra biểu Cường. Tối hôm đó Cường muốn làm hòa. Ly càng làm cao. Cường có gọi với qua cửa sổ phòng nàng nhờ nhốt tam thể. Ly giả điếc : ai mà nỡ nhốt con Miu khi nó cần tự do như thế ? Một hôm, Ly nói ngay ra mặt :

— Cường à ! ví tam thể nó móc bót một mắt con tu tu nhà anh nhỉ ! thú lầm !

— Không thứ lâu đâu — Cường sững sờ — Lúc ấy Cường sẽ bẽ gãy đầu nồi sóng gió. Ngay từ lúc mới thấy tu tu, Tam thể đã nhào vào gác trại. Không hiểu sao từ đấy nó sao nhăng mọi « nạn nhân » thường bừa, để chỉ theo tập kích tu tu. Lúc đầu Cường còn có pha trò, vì thực ra con bẹt rẽ vạm vỡ của Cường nếu nó muốn — có thể hạ dễ dàng con Tam thể.

Cường phê bình :

— Tu tu là anh hùng mĩ thượng, chả thèm đánh phái yếu.
Ly túc lầm :

— Đò hèn thi đúng hơn ! Lớn xác thế mà chả làm gì nổi tam thể tí xiu. Đò hèn !

Cường vẫn mỉm cười dễ dàng như không có gì xảy ra, là Ly càng tức hơn.

Được thề tu tu « itoi », Tam thể đậm táo bạo, theo rời choảng tu tu cả ngoài đường phố, mỗi khi Cường xích chó, dẫn đi rong. Bọn trẻ trong xóm lại được thêm một dịp hoan hô và Ly, một dịp hanh diện. Cảnh tượng xảy ra đôi khi buồn cười lắm. Đầu trước là Cường, đến tu tu ; Sau tu tu là tam thể và sau tham thể là Ly với bọn trẻ (hồi ấy Ly là một cô gái « gang » lắm). Lúc đầu Cường còn

Trong thâm tâm, Ly tin chắc rằng : thế nào Cường cũng chịu thua trước và đến xin lỗi. Nhưng đã nhiều ngày qua, Cường vẫn không thấy đến. Lúc đi chơi phố, Cường cũng chẳng ngang đầu nhìn lên cửa sổ phòng nàng, mà từ nay ấy, lúc xưa, Ly thường vẫy tay.

MỘT buổi tối, cách đó ít lâu, Ly không tìm thấy Tam thể đâu cả. Ngay cả sau bữa cơm tối, nàng cũng chẳng thấy dạng nó.

ĐỜI MỚI số 106

— Lạ nhỉ !

— Chắc có đứa nào hại nó rồi !

Đứa nào ? Con thưa biết đứa nào !

— Con nghĩ cho Cường ? Vô lý ! Cường nó hiền lắm. Chưa kịp nghe câu nói của má, Ly đã chạy nhanh sang nhà Cường đập cửa dồn dập. Lúc ấy Nàng thầm mong rằng chính Cường ra mở cửa. Quả chính Cường !

— Cường ! « Ông » giết con tam thể ?

nói mau ! Cường mỉm cười.

— Đòi nào thế !

Rồi thấy đáng diệu giận dỗi của cô bạn gái, Cường di dỗi hát chế :

— « A ! con chuột đi chợ đường xa... »

Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo... »

Ly tắt ngay hai cái vào mặt Cường. Rút tay nhanh trong một cử chỉ tự vệ, nhưng Cường lại buông thõng ngay xuống :

— Ly à ! chúng ta hết còn là trẻ con rồi ! Mà là một thanh niên, một thiếu nữ... và một thanh niên biết trọng danh dự, chẳng hề thèm đánh một người đàn bà, dù đó là một con điên !

— Ai ? Nói lại thử ! ai... điên ?

— Con Tam thể à ! chả phải Ly đâu !

Và nhanh như con Tam thể, Cường nắm lấy tay Ly...

(Thực ra, Tam thể chị bị Ly nhốt đằng sau nhà).

MỘT hôm sau lúc Cường với Ly thành hôn với nhau — xảy ra một cuộc cãi vã. Lại cũng vì con Tam thể ! Cường đi làm về, vừa gặp Tam thể. Chàng gọi :

— Miu ! Lại với ba con ! Lại với ba... Nhưng Tam thể đã cho một tát vào ngực tay !

— Bồ phản phúc !

Và Cường sấn sò đến.

— Ly cấm không ai được động đến chân lồng nó ! — vừa nói, Ly vừa kéo Tam thể ra lóng.

— Đò vô nghĩa lý ! Em là đò vô lý với con quý mèo ấy...

— Trong hai chúng ta không biết ai là đò vô lý đó !

Lúc ấy má Cường đến :

— Ô vợ chồng trẻ con thì thôi ! Cãi nhau về chuyện chó mèo hẵn ?

Thôi êm đi.

— Không phải chuyện con mèo, Má ? ! Ly thật là khó chịu...

— Chính anh mới thật là khó chịu — Ly thét lên, giọng chua cay.

— Đứng nghe Ly, Má à. Ly lâm mõm lắm...

— Chà ! anh là độc tài, là già là bướng... Người ta nói đê sai chỗ dối già là đã cắn nhẫn...

— Nếu em thử tự hơn ti nữa...

— Nhưng nếu em thích thế ?



(số VII)

Mến gửi chị Thị Hồng Phúc

Thưa chị,

Một câu chuyện của bạn gái chúng ta vừa xảy ra ở Hanoi làm cho em suy nghĩ :

Cô L. ở phố Hàng Phèn Hanoi vừa uống thuốc độc tự tử mang theo một cái thai (1) hai tháng, cô liều mình vì chuyện tình duyên trắc trở.

Cô tuy ở thành phố, nhưng ít khi ra khỏi nhà để tụ họp bè bạn dàn đám. Cô chỉ sống trong khung cảnh gia đình làm bạn với sách và truyện. Cô đọc rất kỹ truyện Tàu « Tài Sinh duyên ».

Một bữa kia bà thân sinh cô để cho cậu B, một người cháu con dì con già ăn học tại nhà. Người cháu bà cũng đã có vợ con. Cậu đã đỗ bằng được sự và hiện tông quản.

Rồi cô L và cậu B quyến luyến yêu nhau, gạt bỏ tình anh em họ. Nhưng mối tình thâm kín đó không thể nào giữ kín mãi được nên một ngày kia vợ cậu B được biết và đã làm rầy rà.

Bà mẹ mắng cô, vì sợ hại đến gia phong. Nhưng cô L vẫn nặng nề tiếng gọi của yêu thương hơn là lời giáo huấn của bậc làm cha mẹ. Cô lại nuối ý tưởng muốn thoát ly gia đình để xây dựng ấm xinh. Nhưng biết rằng, mong này khó thành sự thực nên cô chân nắn thắt vọng và uống thuốc ngủ quyền sinh trong khi còn mang một cái thai mới được hai tháng.

Thưa chị, với linh hồn người đã chết em thấy ngậm ngùi và thời đại này, câu chuyện thương tâm kia có liên quan đến lẽ giáo và đến tình nhân đạo.

Theo lời cô L trước khi tự tử, cô đã đọc và chịu ảnh hưởng của chuyện « Tài Sinh duyên » nên lấy chuyện đó làm cứu

cánh để bệnh vực tình duyên cô. Cô chờ rằng lẽ giáo Việt Nam theo lẽ giáo Trung hoa.

Mặc dầu đã vì lỡ, mặc dầu đã có mang nhưng bà thân sinh ra cô nhất mực không cho phép cô thành hôn với anh họ, cụ can cứ vào lẽ giáo.

Lẽ giáo không cho phép, và hai mạng người chết một lúc vì lẽ giáo.

Thưa chị, với tòa án lương tâm thì ai là người chịu trách nhiệm với tội ác này ?

— Lẽ giáo chẳng ?

— Nam nữ thụ thụ bắt thân chẳng ?

— Chàng thanh niên có vợ rồi mà còn tìm yêu chẳng ?

— Hay là chế độ xã hội phức tạp, một lớp thanh niên suy nhược chỉ biết dầm mình trong mộng mê yêu đương đã gây nên tội ác này chẳng ?

— Hay là một trong những nạn không am tường quên niệm luyến ái, quan niệm hôn nhân và الزوج nạn trai thiếp gáu ?

Thưa chị, tên ái ? và kết tội ai ? để tránh những thảm trạng trái tình nhân đạo trong xã hội nhiều đọa lạc này.

Kính mong ý kiến chị.

TRẦN THỊ THANH ÁNH

★

Phúc thư của Thị Hồng Phúc

Chị Thanh Ánh,

Nỗi lòng chị tôi hãy xin đặt mấy câu hỏi của chị ra đây để các bạn xa gần giải đáp trước đã.

Kính
T. H. P.



MỘT buổi chiều, vừa đi phố về, Ly thấy con Tam thể nằm dài, thở mệt nhọc, như có một cái gì chặn ở cổ. Ly liền buộn tội :

— Anh Cường ! anh lại ám hại con Miu ! Tôi biết mà ! ai cũng ghét nó cả... — Không anh, chả làm gì. Nhưng nếu nó chết, càng tốt ; cho gia đình đỡ lòn xòn em à !

« Càng tốt » hai tiếng ấy đã làm Ly lồng lòn lên. Nàng nói nhiều lầm để

(Xem tiếp trang 39)

ĐỜI MỚI số 106

Mè Dân nắm lấy tay Hoa, hỏi một cách thiết yếu :

— Hoa, cháu cũng đi nữa à ?

— Vâng, bác ạ,

— Con và Dân bạn thân từ thuở nhỏ, chuyến này đi đây thì phải cố giúp đỡ lẫn nhau, để cho bác yên tâm...

Hoa vội vã đáp :

— Bác cứ yên tâm, chúng con thi bao giờ cũng xem như ruột thịt cả !

Bà mẹ lại sụt sùi vì cảm động.

Đêm càng khuya, gió càng lạnh, không gian im lìm không một tiếng động ngoài tiếng rú của những trận cuồng phong và những chiếc lá lia lịa rơi xào xạc...

Từ xa xa vắng lại vài tiếng chó sủa vu vơ... Rồi những tiếng chó sủa ấy một lúc càng gần dần lập mồi thêm.

Mọi người đều hồi hộp như có việc gì quan trọng sắp xảy đến không ai bảo ai đủ đặc lén vai để chuẩn bị lên đường.

Có tiếng chàn người đi ăn ập ngoài đường Dân với mọi người chạy đến bên khe cửa nhìn, thấy rất nhiều bóng đèn đang tiếng tối và cầm đèn vào nhà :

— Ngay đến nơi, chúng nó v่าย nhà ! Suy nghĩ một giây, anh hất hàm bảo :

— Chúng ta ra ngả sau.

Họ nhanh nhẹn tiến ra phía sau rồi biến đi trong bóng tối. Khi cha Lương khép xong cánh cửa, và đương gài chốt thi phia trước đã có người đầm cửa thỉnh linh.

Cửa mở, một con chó « bẹt giè » nhảy vọt vào chạy tung tàng khắp nhà đánh hơi ầm ĩ. Một tên Nhật ra vẻ đội trưởng đưa đèn bám chiếu ngay vào mặt ông lão, hách dịch :

— Thắng Dân, con ông đâu, kêu nó ra đây.

— Nô... nô... nó chưa về.

Tên Nhật xua tay thét lên :

— Khám xét !

Kháng Sinh đang ngủ trong nỗi giật mình khóc thét lên, Phấn phải hông vào lòng dỗ nó, hai người đàn bà nép nhau vào góc nhà mặt mày tái xanh.

Chúng nó chia nhau sục sạo cùng nhà, tự không kiểm ra ai cả, cuối cùng hậm hực kéo nhau ra về trong khi đoàn người của Dân đã đi xa...

MỘT buổi sáng kia, cha Lương đang cho trâu ăn trong chuồng, thỉnh thoảng Ba ở nhà bên cạnh hót hải chạy đến :

8 NĂM LY LOẠN

DOÀN THẠCH kẽ

— Bác oi ! trâu của thím Hà bị bắt rồi !

Cha Lương giật nẩy mình, Thôi chết mất rồi, mấy ngày nay, quân Nhật đi ruồng khắp xóm để bắt trâu bò và ăn thịt, hôm nay lại bắt đến trâu thím Hà, chắc sớm muộn gì đây thi cũng bắt đến trâu của mình, chó chẳng không.

Cùng một lúc, bốn giòng nước mắt trào ra trên hai đôi gò má của người vâng...

**

TRỜI nắng chang chang như đồ lúa xuống ngàn cày xơ xác Giang Nam.

Những thửa ruộng xanh um chảy tit chân trời ngày nay không còn nữa, Cỏ lát ngập đầu vì bồ hoang vu không người cày bối trâu bò đã bị Nhật bắt hết.

Thiếu trâu bò linh Nhật lùa dân chúng xuống đồng để kéo cày thay vật, Gia đình Phấn cũng không thoát khỏi nạn đó. Bất kể già yếu ông lão hay bà già, đàn bà hay con trẻ, chúng chĩa súng đưa lưỡi lê bắt mọi người phải mang ách lèn vai dưới ánh nắng như thiêu đốt những làng mạc đang im lìm lặng lẽ.

Mồ hôi nước mắt dân lành đồ xuong những giải ruộng xanh, bây giờ đã dần trở ra màu vàng ửng. Mùa gặt tới rồi, gió qua lúa cưa minh như than thở lao xao.

Kịp đến khi người ta tung bừng xuong ruộng gặt lúa, thi ở đình làng thấy dân lén một bắn bố cáo :

— Đại Nhật bản, lực quân Tân Biển, bộ đội Bến Dương, huyện Chính phủ.

Xét vì quân đội Thiên Hoàng muốn hoàn thành cuộc chiến tranh thiêng liêng, cần phải có một số quân lương để cung cấp cho quân đội. Nay quyết định nông dân trong vùng này phải đóng góp quân lương dựa theo số đất của mình đã làm trong mùa này.

Ngày 10 tháng 10 Năm Chiêu Hoà thứ 45

Bộ đội trưởng : Tân Biển Thái Lang
Huyện trưởng : Lý Tông Phàm.

Dàn chúng vây chung quanh tấm bối cáo đó làm nhầm đọc, trong đó có cha của Lương và thím Hà. Mọi

người than vắn thở dài, kẻ thi nguyền rủa, người thì phẫn nộ.

Mà tức giận nhất là thím Hà, từ ngày mất trâu và bị chó cắn đến nay, người đàn bà hiền lành ấy dần dần trở nên dạn dĩ và cương quyết. Cầm thù dã un duc tấm lòng chất phác của người đàn bà, trở nên cứng rắn, mạnh bạo.

Hơn nữa thím là người lớn tuổi, đã từng mục kích các trận đói ác liệt hồi mấy mươi năm trước. Trong mấy trận đói ấy, ban đầu người ta còn ăn khoai cho đỡ lòng, nhưng rồi khoai cũng hết và người ta bắt đầu ăn đến củ chuối, rễ cây, vỏ cây... rồi một hôm đứa nhỏ lèn ba của nhà họ Đặng bỗng nhiên mất tích, nghe đồn rằng nó bị người ta lén bắt đi ăn thịt...

Biết rằng nếu mình không tranh đấu thì có ngày sẽ di đến chỗ đó nên thím Hà nắm lấy áo của cha Lương rồi nói lớn :

— Ông Hai, ông là người lão thành trong xóm này, ông phải thương giúp chúng tôi, ông phải thay mặt chúng tôi đi thương lượng với Nhật để yêu cầu giảm thuế mới được, chứ không thi chết đói mất....

Những người đứng quanh đầy đều nhất loạt nhao nhao lên :

— Được lắm, chúng tôi cùng đi với ông.

— Chỉ có thể mới sống được, chứ không thi đến chết đói mất.

Sau một hồi bàn tính, dân chúng họp thành một đoàn biểu tình nhỏ kéo đi.

**

TÙ ngày Lương từ già mẹ già, vợ yếu, con thơ rời khỏi Thượng Hải sang Tô Châu, rồi di Vô Tích, Trần giang... và các thành phố lân cận để cứu chữa thương binh.

Một hôm, ban cứu thương của Lương đến Nam kinh, đóng tại đây không bao lâu, thì quân Nhật lại tiến gần, các cơ quan của chính phủ đều lẩn lượn về Hán khẩu và Trùng Khánh. Ngày 13 tháng chạp, Nam kinh bị quân địch chọc thủng phòng tuyến, Quân đội Thiên Hoàng chiếm đóng thành phố, tàn sát không xiết kẽ. Toàn thể nhân viên ban cứu thương đều thất lạc trong đám loạn quân, có một phần vượt được trung vây chạy về Vũ Hò thành lập trụ sở tạm, còn Lương nhờ một thường dân đem dấu

vào nhà máy hòm, đợi cho tinh hinh tan êm rồi mới cải trang ra một nông dân, trà trộn với đám người chạy loạn mà chạy về Vũ Hò tìm trụ sở của ban cứu thương, rồi mới điều động về Nam Xương tiếp tục làm việc.

(đoản tiếp)

savon nhiều cũng không tốt.

Còn chất « phenol » cũng có tính cách đẽ sát trùng được, nhưng nó cũng như savon, dùng nhiều sẽ bong da mỏng trong mõm được.

Còn dùng các chất đánh bóng « polising agent » như natri mực — primice — bột carbonate de calcium đẽ cõi sát đánh vôi ở chàm răng khói thuốc lá (làm vàng răng); nếu dùng nhiều cũng hại cho men của răng vậy những chất bóng đó mà khả nghi thì không nên dùng làm thuốc đánh răng.

Người ta dùng « Glycerine » vì nó ngọt — dùng nhiều cũng chẳng hại, nhưng cũng không nên dùng nhiều.

Nhiều hãng làm thuốc đánh răng hay pha « Potassium chlorate » để giết vi trùng, có nhiều người tưởng lầm, dùng lâu có hại. « Sodium chloride » nước dầu không có hại, nhưng nó cũng chẳng có ích gì, vì sau khi thí nghiệm thấy rằng « Sodium chloride » dùng nó một mình cũng đủ có ích rồi, vậy cần gì phải pha trộn với thuốc đánh răng nữa.

Còn việc pha màu trong thuốc đánh răng đó là tùy thích của kẻ dùng. Hồi bác sĩ chuyên môn khoa « Răng » khuyên không nên dùng, vì sau lại, các màu đó sẽ đóng ở chàm răng.

Còn việc dùng thêm chất « Calcium phosphate » để nó sẽ ngấm vào trong răng đẽ giúp cho răng.. cũng cõi thêm và sẽ không sâu răng : « Có người sưu tầm thấy thuyết đó không đúng sự thật, vì chất đó có vào được trong răng cũng phải qua « đường máu » (gián tiếp) chứ trực tiếp không thể được.

Thuốc đánh răng chỉ có thể giúp làm cho miệng sạch sẽ trong hình trạng thường, mà không có gì nguy hiểm cả. Chỉ có cách đánh răng mới có thể chữa răng được.

Công thức làm thuốc đánh răng nên dùng rất dễn dì, không phải thuốc sát trùng (antiseptique) và thuốc đánh răng chũ chẳng phải thuốc điều trị răng.

Trong mõm ta « Alkaline » và « Acide » không cản đối nhau — màu và chất đánh bóng (polishing agent) « lố bịch » nên bỏ đi dùng dùng trong thuốc đánh răng

BÙI VĂN TRI
biết khéo



AI VỀ MIỀN TRUNG TÔI NHAN

MIỀN Trung xa dịu vợi,
Có mây phủ đèo ngắn,
Ai về cho tôi nhân,
Kéo dề lòng bân khoan !
Đêm nào rời đêm nay nữa,
Nhạc dài mãi chơi vời,
Ai về cho tôi gởi,
Một cành hoa thám ở chân trời.

Tôi gởi gì đây, Hoa ơi !
Và gởi gì trong lúc bèo trời ?...
Ngày ấy không xa nỗi ?
Lặng nhìn nhau ngập sầu lên đồi mía,
Tôi cười... Hoa rũ... chỉ thế thôi !

Thé rồi,
Thời gian qua...
Mặt mù khói lửa thiết tha hận lòng.
Có những đêm lụa đá ngóng trông,
Trời thu húi hát, giọng sông gợn buồn
Mát mởi về miền Trung,
Mơ màng trong dãy núi,
Xa xa mây đậm trùng !
Rồi những chiều êm nhẹ,
Mây trắng buôn lồng lờ,
Lạnh lùng hoa thở khẽ...
Năm tháng mãi mong chờ...
Giờ đây hoa ơi, chân lặng bước.

Giữa rừng khuya tôi nhớ,
Năm trước cũng trăng này,
Lưng trời là lướt áng mây,
Sườn dài heo hút suối mây diên cuồng

Kia trăng soi vàng vặc !
Hoa nhá trăng này chẳng ?
Vành trăng đã chứng kiến,
Hai tâm hồn phân vân...
Hoa đã nói những gì ?
Đứng trước cảnh chia ly ?
Tiến tôi ra quan ái ?
Và đi rồi bao giờ trở lại hoa ơi !
Tôi đi mang nặng tình sông núi
Hoa về với xóm cũ đồng xanh.
Trồng khoai, gặt lúa, nuôi em trè.
Hòn thơ có đợi buổi thanh bình,
Lòng hoa lại lo âu,
Ngậm ngùi người sương gió,
Lặng bước trong rừng sâu.

Miền Trung gió mát đan lành,
Miền Trung hương dịu lúa xanh đượm
trời.
Ngày mai nắng đẹp mọi nơi !
Tôi về hoa đón, nụ cười năm xưa !

VIỆT SINH

LÚA YÊN KHÊ

AI VỀ Yên-khê trong chiều gió lộng ?
Ai về Yên-khê tại bờ thép súng.
Ngói sô, đinh vỡ, gạch ướt mồ hôi.
Từng mái tranh nghèo xơ xác đậu,
Như trăm nghìn mái lá miền tôi.

Ai về Yên-khê,
làng tôi xưa bé nhỏ
Tan tành rồi ! Gần trăm trái phá qua
thảm !

Có con sông đỏ máu trai làng,
Một chiều nào chuyển đò nâng bước

Đoàn người vỡ khí sang ngang.

Gót sát bầm bờ ruộng,

Lửa bùng xém lũy tre

Súng kèm tan cối đá,

Máu người ngâm cho thóc nhảy mầm !

Ôi Yên-khê bé nhỏ !

Còn những mái tranh chằng ? (hay còn

dãy mộ ?)

Có những lớp tre mäng ? (dãy rào

nghĩa địa ?)

Ôi Yên-khê tàn hoang khu chiến

Hưng-yên !

Còn đâu tùng lớp mây hiên ?

Còn đâu khúc hát đêm huyền trai gái

mong trăng !

Ai về Yên khê,
Nói nhỏ với dòng sông ấy,
Rằng người thiếu nữ miền quê
Mái tóc mây trời ngày nay
Uốn lén rồi !

Và cũng quên rồi trưa nắng mồ hôi !
Không ! đây : son phấn đã mờ khói

Tùng trảng cười khoái lạc,
Nghĩa gì đâu nhịp liên thanh !

Ai về Yên-khê,
Nhân hộ bờ khoai, lối cỏ

Chú mục đồng năm xưa đang gót lê
hè phó

Từng chiếc kem trao mát lòng thiên hạ
Khi lòng mình như lửa bốc què xa.

Ai về Yên-khê,
Giùm nói với ruộng hoang :

Nơi đây có gã trai làng
Nghèo như cát bụi kinh thành.

Dong con trâu sát đón đưa người

Làm phô phường : những luồng cày

thân.

Ôi Yên-khê !

Ngày nao ta về nhìn xanh màu quê ?

VÂN LONG

Úc Châu, một nơi có nhiều trái ngọt :
cố con vật có vú mà mồ thì mồ chim, thiên
naga đen, ong không nọc, nhiều cây, lá
ngừa lén trời, nhều loại cây khác không
rụng lá mà thay vỏ, một thứ đào không
hết.Một nước có những vật hóa thạch sống,
sinh vật và rồng rù có những đặc tính từ
thuở khai thiên lập địa : những cây lưỡi
rắn cao lớn, những cây khuyễn diệp cao
đến 100 thước tây, loài vật có những con
rất kỳ dị. Dưới sông có thứ cá nuôi con
bằng sữa.

Úc Châu là đảo lớn nhất thế giới nhưng
cũng là lục địa nhỏ nhất. Diện tích
7.703.000 cây số vuông gấp 23 lần Việt
Nam. Dân cư thừa thoát. (6.600.000)
Vài thành phố kỹ nghệ rải tản tiến, có vùng
hết sức man rợ, Úc châu là nước tự trị
của Anh. Thành phố quan trọng : Canberra,
Melbourne, Sidney giống dân da trắng gốc
Anglo Saxon, chọi vật giỏi, nuôi cừu, săn
bắn. Dân bản xứ man rợ nhất hoàn cầu.
Không có nơi nào nhất định, sự mưu, thích
nằm lại trong lều. Trang sức rất lạ : một
chùm lông xám trên vai, bông đeo tai rất
quí. Trên tóc đeo chíp.

Hai người bạn gặp nhau, ghé đầu vào
nhau rồi cắn chíp cho nhau. Loài vật nuôi
trong nhà chỉ có chó. Dân không lo trồng
trọt, chỉ thích săn bắt giết thú bằng lao. Cố
vùng dân ăn thịt lẫn nhau. Họ thích thịt
người da đen, thịt người da trắng họ bảo
là nhạt. Những nhóm bộ lạc đó thường
có hai người chỉ huy : 1 già và 1 trẻ.
Muôn khống đẻ người chết vỡ trát trên
mặt đất họ lừa chặt chân người chết lật

NGÀY xưa, ngày xưa, ở về phía
bên kia quả đất có một dân tộc sống
hết sức phồn thịnh. Đàn ông lo săn
bắn hoặc chài lưới, đàn bà lo việc
nội trợ, người già cả ở nhà lo khuyên
răn lớp trẻ.

Một ngày nọ, sau một thời kỳ hạn
hán, đàn ông một làng ấy rời khỏi
làng mong đi tìm một thức ăn gì để
nuôi vợ và con. Trời nóng nực
nhưng bọn đi săn cũng vẫn không
cảm thấy khó chịu sức nóng. Họ
chạy nhảy. Họ phóng lao. Họ tới
bờ một cánh đồng lầy lội. Vào thời
kỳ thường, nơi này bị ngập nước
nhưng trong thời hạn hán này, người
ta chỉ thấy lờ thoai vài ao hồ mọc
dầy lùn lách.

Vài người thợ săn thích ăn những
rễ lau đua nhau chạy tới hồ, những
người khác buông cần câu xuống
nước với hy vọng bắt được vài con
lươn.

Mặt trời hạ xuống chán trời, nhưng
bọn người câu vẫn chưa bắt được
một con lươn nào cả. Họ bắt
đầu lo lắng, bỗng một người trai trẻ
trong đám cho biết là anh cảm thấy
có một vật gì đã cắn câu và đang cựa
quậy rất mạnh ở phía đầu giây. Sức
nặng đầu cắn câu mạnh đến nỗi anh
chàng không thể nào giữ lại được.

ĐỜI MỚI số 106

TRANG THIẾU NHI TRANG THIẾU NHI TRANG THIẾU NHI

ĐỨA TRẺ TÀN BẠO

★ GIANG TÂN kè ★

Mấy người kia lại giúp anh và lúc kéo
được cần câu lên thì họ đã mệt nhói
tất cả.

Một con vật hết sức kỳ lạ : chẳng
phải con hải bão, mà cũng chẳng phải
con bò con, nhưng hình thù lại giống
như cả hai con vật đó. Tất cả bọn
run sợ vì họ chưa bao giờ thấy con
vật đó nhưng mọi người đều rõ đó
là con của Vounioupi.

Một tiếng reo nỗi lên. Cả bọn im
bặt. Mẹ con vật đó hiện lên giữa đám
lau lách. Người mẹ dữ tợn đó bắt
đầu la rìu gầm lên ghê rợn. Bà thè
lưỡi đớn như lửa. Mắt bà lắp lánh rồi
bà bước lại đám người đi câu.

Bọn đi câu vội la lớn :

— Thả đứa nhỏ ra ! Thả ra cho rồi !
Nhưng anh chàng đã câu được con
vật cứ muốn giữ lấy mồi. Anh ta nói :

— Tôi đã hứa với vị hôn thê của
tôi là sẽ đem thịt cho bố nàng và anh
em của nàng kia mà !

Anh ta nghĩ rằng thịt thằng nhỏ
Vounioupi ăn không ngon nhưng trẻ
em chắc thích thú Vounioupi nẩy lấm.
Anh vội vã phóng ngọn lao tới người
mẹ của Vounioupi rồi ầm Vounioupi
lên vai chạy theo hướng về làng. May
người kia chạy theo sau. Họ chạy mệt
gần đến đứt hơi.

Mặt trời lặn, cả cánh đồng què đầm
chim trong bóng tối trừ vài chỏp núi
cao chót vót còn rơi rớt vài tia nắng
vàng nhợt nhạt. May người đi săn bắt
đầu yên trì hơn những thính linh họ
nghe phía sau họ có tiếng nước róc rách.
Quay lại họ thấy nước ở hồ
đang lên cao, dần dần ngập cả cánh đồng
và cả dải cỏ.

Một người trong bọn la lớn :

— Lại xảy ra chuyện gì rồi đây. Trên
trời không một con mồi kia mà !

Lo lắng cả bọn vội vàng chạy đến
núi trước mặt. Chàng thanh niên
mang trên vai thằng nhỏ Vounioupi chạy
lanh lách mấy người kia. Lên đến đỉnh núi,
cả bọn lại nhìn

Khi anh chồng "cô bồi" muốn
dẫn vợ lên thang gác



nhung ngón tay đã mọc đầy lông, và
lúc chàng định nói thì tiếng nói trở
nên rất lạ lùng và dài vô hạn.

Nước dâng lên đến nửa thân mình,
nhắc bông chàng lên. Nhìn sóng
nước dùa gõ, chàng chợt thấy
những con thiên nga đen rất lớn.
Chàng cũng thấy xung quanh chàng
nhiều con thiên nga đen khác. Vài
con đập cánh bay và đậu lên mặt
nước.

May con thiên nga này không bao
giờ biến hóa thành người, nhưng
mấy con vật đó khác với những con
thiên nga ta thường thấy. Đêm đến
nếu như chúng ta để ý nghe giọng
những con thiên nga ấy thì có lúc
chúng ta nghe cả giọng cười và nói
giống hệt con người.

Thằng nhỏ Vounioupi được mẹ nó
bắt lại. Rồi nước rút đi. Ngày nay
không ai dám lại hồ nơi mẹ con Vounioupi ở nữa. Có thể rằng người ta sợ
mẹ con Vounioupi kéo họ vào hang.
Nhưng nghe lời nhiều người thuật
lại, mẹ con Vounioupi có dưới hồ một
ngôi nhà chất đầy chậu bát và quanh
ngôi nhà là một đám vườn mọc đầy
bông hoa đủ màu sắc sặc sỡ giữa
những hòn đá lồng lánh ngay cả ban
đêm nữa.

Nhưng ai nào biết được những
chuyện ấy vì có ai dám lại gần hồ.

KỲ SAU :

Truyện cổ tích hay
nhất của xứ Pérou.



● TRUYỆN CỔ TÍCH ÚC CHÂU ● TRUYỆN CỔ TÍCH ÚC CHÂU ● TRUYỆN CỔ TÍCH

ĐỜI MỚI số 106

29

« Già » có phải là
người chồng lý tưởng...

(Tiếp theo trang 16)

không vừa đâu nhé hãy rằng mà
chọn đấy kéo nhầm ; theo tôi nghĩ
các ông ấy phần nhiều đã có vợ hoặc
con rồi, nhưng ; không, các cô khỏi
phải lo nghĩ nhiều, vì ông già mà các
cô chọn chắc có lẽ hoàn toàn lâm lâm

Còn về chúng tôi nếu mai kia anh
KHÁNH đến hỏi về ý kiến của người
vợ 54, tôi cũng xin trả lời « tôi thích
vợ già ». Nên ai hỏi tại sao anh lấy
vợ già ? tôi cũng trả lời như cô Hương
và tôi cũng trả lời theo câu ca dao .N.V
Vợ già chồng trẻ là tiên.

Chồng già vợ trẻ mà duyên cái gì ?

Các cô lại cho rằng thanh niên
chúng tôi hay có những tư tưởng
không trung thành với vợ tôi 99 phần
trăm, có lẽ cũng hơi đúng đấy, nhưng
đều lỗi tất cả tại các cô, các cô hay
ghen bong, ghen giò ; nhiều lúc ông
chồng đi làm về mệt, ghé lại một tiệm
giải khát nào đấy, nghỉ năm mươi
phút, về nhà trễ độ nữa giờ là tha hồ
cho các cô cắn nhăn, nhưng đàn ông
họ rất ghét cái tánh cắn nhăn, rồi
thành ra lộn xộn trong gia đình, thôi
tha hồ cho các cô ghen lén, đĩa bay,
bát bay, rồi ông chồng cũng phải bay
luôn, chờ ở đây cho mà các cô cào
xé với móng tay nhọn như cọp ấy.

Các cô còn lại cho chúng tôi hay
« quất ngựa truy phong » tôi cũng cho
là đúng, nhưng theo tùy trường hợp
mới đúng được. Các cô có quan niệm
là tự do kết hôn và cũng tự do yêu,
phần nhiều các cô chưa có quan
niệm và yêu và tự do kết hôn, các cô
thực hành sai lầm ; Về yêu của các
cô rất hốp tốp ; hế thấy thanh niên
nào có cái mă bẽ ngoài coi vừa mắt,
là alé hốp. Các cô nhào vồ yêu, các
cô chắc rằng mời yêu nhau thời lấy
nhau ? nhưng các cô hãy dòm lại các
xã hội, phong tục của nước nhà cái
đã chứ ?

Khi chàng đã trao tình yêu ấy cho
các cô giữ, rồi hẹn nhau cưới nhau
rùm beng lên, nhưng gia đình chàng
nào cho thế, nhưng chàng cũng tìm
cách nào được gần các cô. Rồi một ngày
kia chàng suy nghĩ lại, con người dễ
có tình yêu như thế ! hế vớ đến là yêu
ngay : rồi chàng tự nghĩ chắc minh là
kể đến sau. Chàng ấy chàng chúa, rồi
chàng đá đít.

Như thế các cô nên thận trọng cái
tình yêu dễ có của các cô, để rồi ôm
hận, mà cho chúng tôi đã giối, để di
lấy chồng già, chúng tôi có nước mà di
cưới con gái 30.

MINH DŨNG



VI

VĂN đứng lên, lại gần cửa sổ.
Bên ngoài mưa nhẹ, thầm thia.

Một nhánh hoa lan khô nằm ở
giữa hai trang sách rơi ra. Ngày xưa,
hoa đã nở dưới bóng lá xanh tươi,
những cánh hoa dài vàng nhạt, tỏa
ngát hương thơm trên một đám cỏ
tía mía thu năm ngoái. Lần theo
hương hoa, hai người đi đến quãng
vườn im mít, ngào ngạt trong mùi
đất dày còn lồng lánh sương đêm
chưa tan. Mấy ngón tay hai người
đã đan vào nhau giữa các ngọn lá
và cành cây hoàng lan là ngon. Hai
người đã cầm lấy tay nhau, thản ái...

Mai vén hái một nhánh hoàng lan, giữ
lại làm kỷ niệm giữa hai trang sách
để ghi nhớ ngày ấy — ngày của Mai
và của Giác.

Giờ đây nàng chỉ còn lại một cái
bóng, một kỷ niệm thoảng qua, một
tượng trưng hư ảo. Cảnh hoa đã tê
tái, lá khô héo với các đường gân
nhân nheo, hương thơm đã bay mất
rồi.

— Ngày hoàng lan...

— Chị nói gì thế, chị Mai ?

Nàng ngạc nhiên nhìn Văn quên
là anh đã có mặt ở đây, đang châm
chú đầy vẻ đợi chờ.

— À, không, có gì đâu..

Nàng cầm nhánh hoa khô, cầm nhắc
trong tay. Hoa nhẹ hơn cả lông chim.
Hoa chứa đựng nhiều ý nghĩa đối với
nàng lắm ư ? Ngày trước hoa hoàng
lan này là hình ảnh đẹp với hạnh
phúc ? Ngày ấy đâu rồi, có bao giờ
trở lại nữa ? Sao nàng hái làm gì, xen
vào đời hoa, ràng buộc đời nàng vào
số phận mong manh của hoa thảm ?

Cuốn sách là một tập thơ. Trong đấy
người ta nói đến hoa hoàng lan, đến
những cánh hoa bay rụng trên cỏ
rót. Ngày trước, hai người đã cùng
đọc, đã cùng nghe âm điệu trong trào,
âm thầm của lời thơ như hương hoa
hoàng lan. Những lời thơ ấy viết ra
cho những người sung sướng, có biết
rằng ở đời còn có khổn khổ, còn có
tuyệt vọng nữa không ?...

Hoa tàn, tình yêu héo, tan rã,
thối nát ở chiến trường, tan biến mãi
mãi giữa những tiếng kêu than mắng

NGƯỜI

đi trong những đôi mắt không bao
giờ còn thấy trở lại nữa. Giờ đây
không còn âm điệu du dương nữa :
cơn giông tố dột nhiên đã làm tan
tàn mây đi tắt cả.

Tất cả những điều ấy đều có thật.
Nhưng nếu đây chỉ là lần đầu, nếu
không có gì đã xảy ra ?

Theo lẽ thường, một người mang
tin đến kể lại chuyện đã thấy rồi, về
sau người ta biết rằng như thế là
sai...

Nhưng trong trường hợp của nàng,
không có « người chứng », mà chỉ là
một ai tin chính thức. Thế thì còn
hy vọng gì nữa, khi đã biết là không
còn hy vọng nữa ?...

— Chị Mai, tôi muốn nói với chị là...
Nàng thản nhiên đặt nhánh hoa
vào lại trong trang sách.

— Tôi muốn nói với chị là... Có lẽ
không quan hệ... Vâng, vâng tôi hiểu...
Nhưng tôi muốn nói là chị không nên
quên rằng chị có một người bạn ở
gần, một người hết sức trung thành,
luôn luôn sẵn sàng để giúp chị, để...

Nàng mỉm cười hơi kiêu hãnh,
kinh thường.

— Anh đẽ mặc tôi.

Làm sao anh ta có thể bảo là giúp
được mình, trong khi việc tan vỡ đã
xảy đến, không còn có thể làm gì
được nữa ? Nàng đã có độc và sẽ có
độc mãi. Bác sĩ Văn là một người
bạn chắc chắn, một thầy thuốc giỏi,
một người dễ thương, nhưng anh ta
không thể hiểu nàng, có phải thế
không ? — Vì anh không bao giờ là
một thiếu nữ, rồi một thiếu phụ yêu
đương tha thiết, chưa bao giờ anh đã
đi trên đường đời, tay trong tay
người yêu, với lòng tin tưởng là hai
người sẽ sống trọn đời, mãi mãi yêu
nhau. Ngày giờ đối với nàng thì sao
không còn sáng, hoa không còn thơm
nữa...

— Sự thật thì chị không có quyền
như thế, chị Mai ạ... Chị nên nhớ là
không phải chị sống có một mình...

Nàng lắc đầu — bác sĩ Văn thiết
đọc, đã bao lần, Mai với Giác nói
cùng nhau rằng hai người là độc nhá,
và một hạnh phúc như thế không thể
có hai. Còn có các đôi lứa khác, nhiều
đôi lứa khác nữa song chẳng có ai
biết được những sung sướng của hai
người đã hưởng.

— Thật ra thì anh muốn gì ? Tôi đã
làm gì anh ? Có phải là tôi làm việc

NỮ CỨU THƯƠNG

★ PHÓNG TÁC của HOÀNG THƠ ★

kém đi không ? Không, tôi biết là tôi
làm việc vẫn như trước. Tôi vẫn sống
như tôi đã sống... Thế thì có việc gì
nào ?

— Chị đừng tự đổi mình, chị mặc
tinh cuộc đời không muôn sống...

— Thế rồi sao ?

— Chị phải tự chủ lại mới được.
Nàng bật cười khó chịu :

— Anh làm như tôi chưa tự chủ
được mình ! Anh trách gi tôi mới được
chứ ? Anh có thấy tôi tinh nhảy xuống
sông không ? hay là tôi kêu la tuyệt
vọng giữa đám đông, bức tóc, đám vào
vách ? Sao anh lại xen vào đời sống
của tôi ? Anh đẽ mặc tôi sống thế
nào tùy ý, tôi có quyền thế kia mà !
Sao anh lại lo lắng cho tôi, đẽ ý đến
công việc của tôi ?

Vân cúi đầu, mấy ngón tay đan đi
đan lại với nhau.

— Anh không có công việc gì khác
hơn là ở đây sao ? Tôi không tinh làm
vui lòng anh đâu — người ta nói như
thế phải không — câu chuyện của tôi
không làm cho anh vui lòng đâu...
Anh gần tôi làm gì vô ích !

Vân trả lời âm thầm, không nhìn
Mai :

— Có một duyên cớ, chị cũng biết...

— Một duyên cớ... Không, bác sĩ
lầm rồi...

— Tất cả đều vô ích... sai lầm...
nhất là chán lầm...

— Tôi làm cho chị chán ư ?... Tôi
tưởng là...

— Tôi không biết là anh tưởng gì,
nhưng có một việc...

— Việc gì ?

Nàng ngả người tựa ra sau lưng
ghế, mắt hơi nhắm lại.

— Có một việc mà anh có thể giúp
tôi... Đáng lẽ như thế, anh lại mất
thì giờ nhắc lại với : « Chị
Mai, như thế này... chị Mai, như thế
kia... »

— Sao chị lại giận ?... Việc gì thế ?

Có bao giờ chị nói với tôi đâu,

— Không bao giờ nói anh à ? Vâng,
thật thế. Tôi phải về quê.

— Về quê ?

— Chị sao ! Về quê !

— Chị muốn về quê... thế nào ?

— Thế nào... thế nào... thi di như
mọi người chứ còn thế nào nữa !

Vân im lặng một lúc.

— Lâu không ?

ĐỜI MỚI số 106

Tiêu thuyết
tình cảm mới

phát ra trên sóng điện.

— Quân ta mở cuộc tấn công, đã
chiếm được ...

Tên các địa phương. Nàng nhắm
mắt, lắng nghe. Mỗi lần đây, mỗi
thông cáo đối với nàng hình như là
một nguồn tin của Giác gửi đến. Trong
mỗi địa phương kè ra, Giác có thể
có mặt tại đây và chính Giác đã đóng
những làng, chiếm các thị trấn, bao
vây đối phương, tấn công không
ngừng, thắng lợi, bắt tù binh, tiến
tới.

Các thị trấn, làng mạc, thôn xóm,
một dọc tên. Nhưng bây giờ đây
không phải là tin của Giác gửi đến
nữa, tiếng nói của người phát ngôn
viên không còn phải là tiếng nói của
Giác. Tiếng nói ấy không còn nữa :
Giác không còn giải phóng các làng,
các thị trấn, không còn đánh phá đối
phương...

— Bình an...

Một tên trùng với quê hương hai
người, vì nơi này đã được giải phóng
từ lâu, nơi hai người đã quen biết
và yêu nhau. Có lẽ trên đất nước
còn có nhiều chỗ như thế, nhưng
chỉ có mỗi một nơi vang động nhịp
chân của Giác đi trong bóng tối với
động hồn vui vẻ, ca bài chàng vẫn
thích.

Nàng tựa đầu vào hai tay không
nghe nữa. Ban thông tin không còn
nói đến chiến sự, mà đến phần những
tin tức khác... Ở đây, trong gian
phòng quên chua lèn đèn, chỉ có Giác
với bài hát...

Tiếng chân bước lè ở phòng bên
cạnh. Cánh cửa két mở :

— Sao con lại ở trong tối thế ? Còn
người kia, đi rồi à ?

Ánh sáng chói ngập cả gian phòng.
Mai nhíu mắt lại. Bài hát của Giác
đứt đoạn. Tiếng nói của người phát
ngôn viên kề những con số sản xuất.

— Tao tưởng anh ấy còn ở đây, có
tin gì không ?

Mai cố nhíu lại đã nghe những tin
gi. Bà mẹ lắc đầu...

(còn tiếp)

Xem Đời Mới từ số 101.





(36)

Sơ lược cốt truyện

... Giữa những ngày lang thang đi kiếm việc, Hướng gặp Lũy, một người bạn nghèo hời còn nhỏ. Lũy sống bằng tát nhiều nghề lao động và tuy thất học nhưng anh cũng như Tạo, luôn luôn cố gắng học hỏi để nâng cao mục sống của mình lên. Giao du với Lũy, Hướng được dịp dìu sâu vào đời sống của lớp người thiêng thốn mà anh vẫn ước ao được gần gũi hầu khuyến khích họ nâng cao trình độ văn hóa.

Đi làm được ít lâu, Hướng quen Hướng bạn cùng sở. Hai người yêu nhau. Chẳng may Hướng bị sa thải cùng với một số bạn đồng sự. Sau những ngày sống bỗn dön, một chiêu kia theo số phận Hướng. Hướng cũng bị mài ra khỏi nơi làm việc. Anh gặp Hướng lúc đó vì sự sa sút của gia đình đã trôi giặt sans dòng sông truy lục, mất niềm tin. Hướng định kết liễu đời mình.

BÀY giờ thì Hướng đã thôi việc hẵn. Trực, anh bạn ngồi bên hông nǎo đã thật thảm:

— Tui nó kêu cảnh đê bầy anh đó. Anh hãy coi chừng. Có một vài người tốt cũng như có ít nhiều kẻ tiêu tâm. Ở đời truyện ấy đã thường. Oán giận không đem lại cho mình cái gì ích lợi cả. Nghĩ vậy nên Hướng thản nhiên đón cái tin đáng lẽ phải làm cho hẵn thất vọng lắm.

Chiều hôm ấy Hướng đi một dọc men bờ sông, kiềm lại những cái thùng chất cao thành như từng trái núi kỳ dị. Những chiếc thùng mà có hôm Hướng đã chạy lên xuống đếm « muôn nò con mắt » vì lão xếp đã không quên dặn trước: Nếu Hướng đếm nhầm một cái là phải đền vào số lượng đủ tám trăm đồng bạc. Tám trăm ! Ngót nữa tháng lương của Hướng. Lời dặn đó ấy mới đáng ghi nhớ làm sao !

Một bầy con gái quần áo đèn lồng lùi lùi những thùng dầu trên con đường lát xi măng trộn xối. Tiếng thùng lăn滚动, uể oải như lời than vãn âm thầm của những kiếp người cần lao chưa bao giờ được biết đến mủi no ám, có những ngày Hướng

gặp cả một bà cụ già. Bà cụ nhỏ bé như một cô gái mười ba lưỡng còng xuống và hai bàn tay xương xẩu da nhẵn lại như da cóc. Nhìn cái thùng dầu lăn chòn nặng nhọc dưới tay một bà cụ già yếu đuối, Hướng thấy lòng mình vô cùng bất nhẫn.

Gã con trai cảm thấy như mình có tội, cái tội đã sung sướng an nhàn hơn cả một bà cụ già nghèo khổ kia. Thế rồi đến những gã đàn ông chửi nhau cho bớt cái bức bối, mỏi mệt. Mấy cô con gái phu phen nem nẹp làm việc mỗi lần tên xếp xứng sở chống nặng say đi bách bộ ngõ dân cư ly hý hục và hò hét người thợ ký để lấy oai. Những con người nào cứ tự cho mình là lạc quan nhất đã bao giờ lạc bước đến đây ?

Con sông nước lèn càng đục. Nước từ mấy ngày mưa trước cuồn cuộn chảy. Mấy khóm bèo úa lạc lồng trên giòng nước màu đất bùn mới. Bên kia sông là cánh đồng tiêu sọ. Lác đác mấy mái nhà bé nhỏ, mồ côi. Cái cảnh ấy phảng phất một không khí buồn mênh mông gần như rờn rợn. Những thùng tôn chòn, những giếng dầu óng ánh bạc trong nắng sớm, những kho hàng đồ sộ rộn dịp người ra vào, những chuyến xe huyên náo, Hướng thấy không thể lưu luyến hơn là cảnh làng mạc ủ ẻ bên sông này.

Hướng gặp anh chạy giấy ốm hen.. Anh ta nhìn Hướng như ái ngại : « Mai thầy nghỉ hả ? » Hướng gật đầu với một nụ cười lặn sớm trên môi. Gã chớp đôi mắt nhỏ àu sầu rồi nói, bất ngờ :

— Cuối tháng này tôi cũng nghỉ, thầy à.

— Ủa ! sao vậy ?

Hướng tò vò ngạc nhiên.

— Nó biếu tôi cứ đau luộn làm không được việc...

Câu nói chưa dứt, anh chạy giấy đã lùi luộn. Hướng vừa bắt gặp cái bóng cao lớn hốt hả di từ xa Hắn lững thững đi vào bàn giấy.

Tiếng còi hú lén như người hốt hoảng. Đã sáu giờ. Hướng cắp áo mưa, lẳng lặng đi ra. Hắn không muốn từ biệt người chủ sự. Cái cử chỉ tò dẫu cảm tình ấy có biếu lộ ra cũng là thừa. Hướng đến hẳn nhiên và đi đột ngột. Người ta dùng người như dùng mêt cái máy. Ở giây nháy đèn lối đi ra công sở, lũ trẻ con mấy người làm của công ty riu rít chạy ra đón bố. Đoàn dân phu dàn ông, dàn bà vai mang tùng bó gõ mắt trước mắt sau chạy cho mau ra công sở. Trên nét mặt mày thay thoáy thấp thoáng một vẻ hài lòng, khoan khoái. Một ngày dài dằng dặc uể oải qua.

Chiếc xe ô tô buýt đón nhàn công đã nôm mày ròn rã. Mọi người hấp tấp leo lên xe. Mấy thay kỷ lớn đứng đinh đinh đi vào những chỗ ngồi đã dành sẵn. Gã tây đèn gác công phục phịch như một con trâu làn chen chúc giữa mấy người bạn đồng sự bé nhỏ rồi cười hèn hèch, cái tiếng cười lỗ mảng dẽ dãi mọi ngày. Hướng ngồi bên Trực. Hai người bạn nhìn nhau lặng lẽ. Chiếc xe gầm lên, ý ạch leo qua nhịp cầu xi măng vững trãi. Hướng nhìn một lần chót qua khung cửa sổ gió, bờ sông quen thuộc với những thùng tôn chôn chất đống, cảnh tượng bắt đầu từ chiều nay hẵn không còn gấp nữa.

Người nắm tay Hướng chặt nhất là anh bạn thư ký mời đến thay chân.

Hắn nhìn Hướng, nụ cười hình như là khó khăn lắm mới nở được ở trên môi. Hướng cũng cười. Hắn như muốn tỏ cho người bạn hay là hắn không biết oán giận ai. Nhưng chắc rằng anh bạn ấy và cả Hướng hai người đều không hiểu hết những ý tinh thâm kin trong nụ cười trao đổi đó. Trực thân mật hơn giận với khi Hướng qua đường : « Bữa nào ránh qua chơi múa nghe ! » Tiếng xe hơi gầm lên át hẵn câu nói chưa dứt của Trực. Hướng lùi lùi đi vào giầy hành lang đê xe đạp.

Ra tối đường Hướng chợt có ý nghĩ không muốn về nhà trọ. Cái buồi chiều hình như muốn làm cho lòng người ta u ám thêm cứ đùn lên mãi những mây chí. Gió lạnh lạnh lùa qua phố đông như sắp kéo đến một cơn mưa. Đường phố hầm hập nóng. Xe hơi, xe đạp chạy túi túi. Cái huyền nào của buồi chiều Saigon có một vẻ gì xô bồ nặng nhọc. Cỏi xe hơi ở con đường san sát những nhà ngán hàng kêu ỷ ỷ ỷ ỷ như tuồng hanh diện.

Không về nhà, Hướng cũng chưa biết đi đâu. Như một vài buồi chiều nào tự nhiên hẵn thấy trong lòng bồn

chồn vỗ cổ. Một nỗi chán nản vu vơ kéo đến nặng như mây sám báo hiệu một trận mưa áu sầu. Hướng bỗng thấy sợ cái bóng tối lúc buồi chiều của căn nhà trọ có mấy người quen cũ làm hẵn nhớ đến cái đầm ấm của gia đình hẵn. Cái đầm ấm của gia đình ! Thực ra gia đình Hướng đã có bao giờ cho hẵn biết đến cái không khi đầm ấm ?

Một người cha lạnh lùng, nghiêm nghị. Một người đầy tờ già lึง khùng gần Hướng hơn cả. Có một thời Hướng ở nhờ gia đình ông bác. Ông bác cũng khắc khổ nhưng chẳng độc ác gì. Ông bác thi thương đưa cháu mồ côi, cái tình thương mà đôi khi Hướng cảm thấy như là miễn cưỡng. Thời thơ ấu mà Hướng đã khóc rất nhiều bây giờ chỉ còn là những cái bóng đã nhạt.

Qua mấy con đường chật chội, Hướng đạp xe ra phía bờ sông. Tiếng huyên náo ủa lại như một giòng thác lũ. Hướng lầm bầm : « Đì đâu bây giờ ? » Gã con trai thầm hỏi, ngạc nhiên. Hắn thấy mình như người đi chạy chốn cái buồn, một nỗi buồn kỳ dị, lẳng lẽ mà ghê gớm như cái bóng ma rồi theo người nhát sợ ở trên một quãng đồng hoang vắng. Huyên náo làm Hướng đỡ bơ vơ. Những hàng giàn khát đang bắt đầu đông người. Ghé bờ bắc bảy la liệt xuôt một giặc bờ sông luộm thuộm, bần thỉu.

Mấy chiếc xe hơi nối đuôi nhau đậu bến bờ hè rác rưởi. Như mọi chiều những anh chàng tra nhậu nhẹt đã ngồi bành bao quanh mấy sân bàn khập khiểng, mắt đỏ gay nhắm nhấp mấy đĩa tôm khô củ kiệu hay nhá một con mực nướng bên cạnh những cốc « lace » trào bọt trắng, lẩn thủy tinh ngoài lạnh đến đồ mồ hôi. Mấy chị bán quà néo nhéo : « Thày xoi vịt lòn ! »

Vài chú bé đội mũ xanh lưỡi trai dã bạc, áo xanh in quảng cáo cho một hãng xe đánh giày xách hòm gỗ nhỏ chạy lẳng xẳng đi tìm mấy đôi giày tra làm giáng. Mùi tôm nướng mực nướng phảng phất trong gió buồi chiều thơm, mùi bụi đường ngai ngái trộn mùi nước sông tanh tanh. Bên sông, mấy chiếc tàu già nua nằm chờ bóng tối. Những hàng « nhậu nhẹt » thưa dần vào khoảng đầu con đường mang tiếng thanh lịch nhất saigon. (còn tiếp)

Giữ cho giầy quý Bà mới mái
Phản HAI QUANG
trắng, mịn không dính quần áo.

« Ai là địch giả Chính phủ ngâm khúc »

(TIẾP THEO TRANG 23)

y như bản in bán ở Hà Nội, thì ta còn có thể hoài nghi.

Nhưng, đường này, bản ấy lại khác mươi ba vế (1); mà thoại ở bản ấy lại có khi không hay bằng thoại trong sách in (ví dụ từ vế 312 đến 323). Như vậy, ta phải kết luận rằng bản ấy thật là bản riêng của họ Phan giữ nguyên từ trước, và có phần chắc là tự Huy Ích thảo ra. Nói cho cùng lý, thì còn có thuyết người họ Phan lấy bản in rồi giả đò chữa di cho hơi khác để có lý gán cho ông tổ mình, Nhưng, không lẽ gì có thể gán cho họ sự ấy được.

Với lẽ trên, ta đã chắc chắn phần mươi rằng bài A là của Phan. Nếu ta còn nghĩ rằng nó cũng còn có thể là của Đoàn, thì ta hãy trở lại sách viết cũ mà tôi đã dẫn trên, để tìm xem bản A có được chép trong ấy chăng ? Sách ấy chép các bài diễn ca đời Lê, mà không hề chép bài A. Trái lại, nó có chép bài B đầu tiên và ghi rằng tác giả thuộc nữ giới. Tự nhiên, bài ấy là của một người đàn bà đời Lê, mà là người đầu tiên diễn ca Chính phủ ngâm. Người đàn bà ấy là ai ? Với những lẽ đã nói ở đầu bài, ta có thể tin đó là Đoàn Thị Diêm.

Đến đây, tôi có thể trả lời câu ông Thừa Minh trách tôi không tin lời Vũ Hoạt mà không viện chứng. Vũ Hoạt chỉ nói suông rằng bài A là của Đoàn

(1) Ông Thừa Minh đã không hiểu lý luận của tôi, và vào sự này để ngay bản Phan Huy.

Đây ! Hảiphòng

(tiếp theo trang 19)

từ Mỹ, Pháp sang cập bến sáu kho di « rót » quanh phố để trình diện.

Mỗi ngày có độ mươi chuyến chấn tàu hỏa (garde barrière) xe cộ üz cả lại. Chiếc đầu máy xe máy xe hỏa phụt khỏi đèn di qua... Thiên hạ ủa nhau rút gõ lại thời gian vừa mất, nhưng rồi đến các ngã tư, lại phải dừng ở các hàng đinh.

Đêm ngày rực rỡ vì tiếng động cơ máy bay, nhất là đạo này máy bay vận tải cỡ lớn của Mỹ lên xuống tới tấp, lập cầu hàng không Cát Bi, Lào và Điện biên phủ.

Hảiphòng... phong cảnh
Ra bến Sáu kho ngâm tàu chiến. Nhưng dừng có tiền quá gần. Đứng trên cầu Hạ lý, cầu Joffre nhòm thuyền bè đậu dưới chân cầu. Ra bờ

Thị Diêm. Tôi đã chứng minh rằng bài A là của Phan Huy Ích; mà hơn nữa, tôi lại chứng minh rằng bài của Đoàn là bài B. Bài A, trong bản in hiệu Long hoà, dã là của PHAN, thì tất nhiên không phải là của Đoàn nữa.

Ông lại bảo rằng bạn Vũ Hoạt là Bùi Trọng Đài là người có « đủ điều kiện biết rõ nguyên lai khúc ngâm », vì Bùi người xứ Kinh Bắc và « sống cách bà chỉ lối 40 năm », và ông đã nói đó là theo sách tôi đã dẫn như vậy. Thật là ông không đọc sách tôi một cách cẩn thận. Bùi là bạn Vũ, vậy sống vào đầu thế kỷ này, nghĩa là chừng 160 năm sau khi Đoàn Thị Diêm diễn âm khúc chính phủ ngâm. Vâng chàng Bùi không hề nói bài A là của Đoàn Thị Diêm. Đó là lời của Vũ Hoạt,

Trong tựa sách tôi, đã dự đoán rằng nhiều độc giả sẽ phải thất vọng và « muốn thỏa mạ kẻ quấy rối những ngoa truyền đẹp đẽ ». Tôi không nói rằng ông Thừa Minh đã thoa mạ tôi, nhưng ông cũng đã cùng tôi chia mối thất vọng thật. Tôi cũng như ông đã thường thức cái hay của Chính phủ ngâm và đã lấy lèn vui sướng trong lòng khi thấy người ta nói đó là ván của một bậc nữ sĩ tài hoa bậc nhất. Nhưng cảm tình là một việc, mà khảo cứu là một việc khác. Có lẽ đối với tầm lý chung, ta không nên phá những sự tin tưởng đẹp. Nhưng đối với nhà khoa học, thi không thể giấu sự minh thấy là sự thật.

HOÀNG XUÂN HÂN

sông Bonnal nhìn nước đen hơn mực (sông này sắp được lắp đi, vì nước bẩn thế thi còn ai nhảy xuống đấy mà tự tử cho được ! Mà lèn cầu xi măng nhảy xuống sông Tâm bạc thì... eo ôi ! cao lâm ai vớt hộ !).

Có mấy ngôi đền đặt ở gốc vườn hoa, dưới gốc đa, đồng khách đáo đê !

Người H.P. bạn sống nên lịt lợt phố như Hanoi, không khí H.P. là không khí làm ăn. Nhưng ít lâu nay, học sinh trai gái đã hơi rủ nhau đi... dạo mát. Một số đã đồi hướng, thêm khiêu vũ gia đình ra luyện giọng để thành danh ca hơn là chịu học tập. Nhưng nên thơ nhất vẫn là những chuyến tiễn đưa kiều.. « Anh khóa ơi », bởi chung Hảiphòng là nơi « ly biệt » đi năm châu bằng đường thủy, và đặc biệt đi trường sỹ quan Thủ Đức, trường Hạ lý, cầu Joffre nhòm thuyền bè đậu dưới chân cầu. Ra bờ

S.N.N. (3-54)



Chuyện thầy Hai ấy

Cô Ba ạ, thật là hiếm có người tính nết được như thầy Hai đấy. Cả ngày, cả đêm đi làm về... bao nhiêu công việc bận bề, thế mà hễ rảnh lúc nào là in như là thầy lại sang bên này, dạy các cháu học hát, học chữ... Trẻ cǎ xóm chúng nó mê thầy ấy thật đấy. Thi đóc, cô thấy chưa, trên vách kia kia ! tranh ảnh đó là của thầy Hai vẽ cho các cháu cô đấy. Kia ! cô ngồi chứ ! Ký đâu ? rót nước mời cô Ba xoi chứ con ! Cô ngồi ! ngồi để tôi kẽ nốt cho mà nghe...

Thầy nữ, ngay từ lúc đặt chân qua ngưỡng cửa nếp nhà cây (nhà gỗ) này, đã linh cảm thấy đây là nơi nương náu của những tấm lòng vàng rồi. Nên nàng bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của bà cụ, như đưa con nhỏ xa nhà lâu ngày mới về được mẹ hiền thuật chuyện « anh của nó » cho nó nghe.

Căn phòng trống trải, âm thấp bỗng àm ấp một niềm tin yêu. Ngoài trời, nắng non trưa ráo lên khoảnh vườn um tùm cây cối một màu nạm vàng óng ánh. Dàn gà ô con con lách tách nhảy theo gà mẹ bởi mỗi dưới gốc một dàn hoa Mân Ðinh Hồng dỗ trót, Từ xa vắng lại tiếng hồn thanh của hai con đại lộ Quang Trung và Hưng Ðạo dồn súc sống ào ạt, về Saigon, về Chợ Lộ.

Lòng thiêng nữ lảng lảng trước sự cởi mở của cảnh, của người. Dứa bé lúc này—có cái tên là Kỳ—rót nước vào một cái bát đan cồ, chén thành hai tay bưng mời khách lạ.

Bà lão chủ nhà, đưa hai ngón tay vuốt quết trầu bên mép, rồi dơ cảnh

cái bẩn chi Kỳ nhở?

Thằng Kỳ đang nghiêng mình ngả đầu vào lòng thiếu nữ, vội nghèn lén thân mến ghé vào tai thiếu nữ thì thầm...

Mắt thiếu nữ rực sáng. Mỉm đập đờ hời, nàng nghẹn ngào tự nhủ: « Bản đờn năm xưa », giữa lúc tai nàng vang vang những tiếng sóng Biển Thom của Phù Tang Tam Đảo, hòa nhịp với tràng liên thanh biên khu Việt Bắc, xen lẫn lời suýt soa của bà lão xóm Bầu Sen.

Lậy chư vị mười phương phù hộ cho thầy Hai ! Chư thực tình cô Ba ạ, thời thế nhổ nhăng như bây giờ mà gặp được người như thầy Hai thì (bà cụ đâm đâm ngó thẳng vào tròng con mắt thiếu nữ) thật quả là khó lầm ! Con người đó là con người có hậu, con người có thủy có chung lầm lầm...

nên Trời Phật không nỡ hại con người ấy đâu... và (bà cụ dở tay trái vuốt mái tóc thiếu nữ, và tay phải cầm mảnh khăn mũi của thiếu nữ lên lau lau nước mắt đang úa từ kẽ mắt nàng ra) và người ta... đến như chúng tôi đây không phải là ruột thịt gì với thầy ấy mà cũng còn thương nhớ, hương chí... lại... lại... là người nhà ! Nhưng thôi, cô Ba hãy yên tâm nghe tôi kẽ nốt đã, vì tôi tin chắc là thầy Hai cũng vẫn còn quanh quất đâu ở cái đất Saigon, Chợ Lớn này đây thôi.., chẳng là tảng sango nay, chính thầy Hai có sang đây... (bà cụ thở dài) mà tôi lại đi lẽ vắng mời khõe chư ! Thành thử thầy mới gửi lại cho tôi phong thư này... (bà cụ mở khay trầu lấy ra một bì thư nhỏ, trao lại thiếu nữ) cháu Kỳ nó đọc chữ được, chữ không... nhưng tôi cũng đủ hiểu... (bà cụ nghẹn ngào) hiểu cái số kiếp tôi... hiếm hoi nên... đến con nuôi... nuôi cũng không được... thông đồng bén giọt cho cơ chư... Thôi, bây giờ... phiền cô Hai đọc ranh rọt cho mụ nghe với...

Bà Cụ ngồi sát lại bên thiếu nữ.

Qua màn lè mờ mờ, mấy hàng chữ rán rỗi nhấp nháy trước mắt hai người đàn bà, mỗi người thầm ủ một niềm hận riêng. Giọng thiếu nữ run run :

« Bầm má !

« Con không thể nào nán nán được nữa. Anh em người ta chờ. Con biết là má sẽ thương con mà hiểu lòng con : không bao giờ con phụ ai đã là người con quý trọng. Con sẽ nhớ Má và các em mãi mãi. Cũng như con nhớ đời đời cái Người mà con thương nhất nhì với Má luôn luôn. Con tin rằng : Người đó, nếu được gặp Má, tất sẽ nhớ Má mà thấu rõ cảnh con, rồi không trách con là kẻ nồng nỗi.

« Thôi, con xin phép Má con đi đây »
(còn nữa)

BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »

Thuốc bồ trẻ em

Chủ trị : Trẻ em gõc ban chưa dứt, thè chất yếu, èo uột, thận hình tiểu tụy, tỳ vị hư nhược, ăn uống không tiêu, thường đờ mồ hôi dầu, bụng và trán hầm hầm nóng, cam tích v.v...



HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phòi, nhuận phòi
gián hỏa, trừ đàm và trị các
chứng ho bất luận mới phát

hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc Thái-Bình-Dương

25, Rue des Artisans

CHOLON



Hoàn-cầu Dược Phòng

99 Quai de Belgique—SAIGON

CÓ BÁN KHẨP NƠI

CHIEMISE MAY SẢN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Salzon

Bảo đảm không rút. Col Indéformable

Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette

và Cravate tuyệt

THUỐC HO

LA HƠN QUÁ TỊNH

CỦA ĐỨC LÂM SĨ

đặc biệt trị Phổi nám, sát trùng lao và các chứng Ho phong, Ho gió, Ho lao, Ho tồn, Ho súc huyết, Ho sản hậu công hiệu cấp kỳ, giúp biết bao nhiêu người lành Phổi và khỏi Ho trở lại mạnh mẽ như thường. Cam đoan kết quả.

Nhà thuốc ĐỨC LÂM SĨ

16 đường An Biển—CHOLON

Khắp đại lý tiệm thuốc Việt Hoa có bán





FANDORINE

(Dược phẩm Chatelain)

Trị kinh nguyệt đau đớn
và không đều

Có bán khắp các tiệm thuốc Tây

Muốn Bán

Phố lầu mới cát luôn đặt tại
đại lộ Trần Hưng Đạo
Chợ quán

Có đèn (compteur riêng 10
ampères) và nước.

Cầu tiêu máy.

Trên lầu và dưới đất đều lót gạch
bông. Nóc bằng

Cát toàn bằng gạch tiêu (terre
cuite) và đúc bằng bêton armé cả
(rất chắc).

Các sở phí sang tên chủ bán chju.

Xin hỏi tại nhà báo Đời Mới
117, đại lộ Trần Hưng Đạo - Chợ quán



ESTRAN VAN
Nhà bán Kiến thuốc
Chuyên Môn
PTIQUE SCIENTIFIQUE
LUNETTERIE
12. PHẠM THANH GIÂN SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-
Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Eupatorium activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



Một người bạn luôn luôn trung thành

Ngựa bình ho!
nên dùng :

BỔ-PHẾ
THÁNH DƯỢC

NHÔM-CÀN DƯỢC PHÒNG
100 đường Tháp Mười
CHOLON-MỎI

dễ uống, công hiệu thắn tài, 20 năm
danh tiếng.

ĐỜI MỚI số 106

Tính chất nền nhân bản mới

(tiếp theo trang 15)

đại đa số nhân loại vẫn là một nền
nhân bản có tính chất YÊU ĐÓI và
CỐ KẾT. Cho nên loài người mới còn
đến ngày nay và càng ngày càng phát
triển mãi mãi, theo hai nguyên lý, đã
thành định luật là : HIẾU SINH và
HỢP QUÂN.

Mặc cho bao nhiêu cơn sóng gió,
do các phản số thống trị, đã vi ngu
muội, đã vi tham tàn, mà gieo giắc ra
suýt làm chìm đắm tất cả nhân loại,
dồn loài người vào bước diệt vong.

Chứng cứ :

Những tiếng báo động

ĐẦU tiên là bước lâm nguy
xảy ra vào hồi Nông nghiệp sơ khai,
lúc loài người rời lùi cây bằng đá
để dùng lùi cây bằng sắt, làm cho
sức sản xuất thực phẩm tăng lên gấp
bội, tạo ra một giai tăng thống trị
dựa lên Thần quyền, thoát tiền gày
nội một ý thức hệ phù hợp với bản
chất của đại đa số nhân dân bị trị,
đóng thành thời Hoàng Kim Quần đảng
(âge d'or des tribus) nhưng dần dần
hủ hóa, truy lục mãi đi, rồi lấy
xương máu chúng sinh xây đài hành
phúc cho một nhóm người ngồi
không ăn sǎn, viễn thế lực của bắp
thịt và cửa miệng lùi ra để áp bức
chúng sinh.

Thì hồi đó đứng trước cảnh suy
đồi của ý thức hệ phong kiến phản
quyền, đã có nhiều con người trú tú,
thức thời, họp nhau lại cả tiếng kêu
cứu, tạo ra một ý thức hệ mới, một
nhân bản mới : ở Tàu có Lão tử,
Khổng Tử, Tuân tử, Hứa Hành, Mặc Địch,
v.v.; ở Án có Gi na, Thích ca, v.v.; ở
Ba tư có Da ra tú tra, ở Ai cập có Mô Y
vùng lên, phá lè lối cũ, nêu ra một
nếp sống mới, dựa trên Công Bình Trật
tự, Kiêm Ái, Tú Bi của thời đó, để lật
nhào cơ cấu tổ chức tinh thần và vật
chất của xã hội bất công, phi lý đang
nằm trong tay phường bạo chúa, nịnh
thần (như lũ Kiệt, Trù hoang dâm).

Nền nhân bản của Lão, Khổng, Hứa,
Mặc, Thích, Da, Mô kia, mặc dầu có
khác nhau về tiêu tiết, nhưng sở dĩ
chúng còn tồn tại đến ngày nay là vì
tất cả, về đại thể, chúng phù hợp với
lẽ sống của con người ở hai điểm
chính : HIẾU SINH và HỢP QUÂN.

H.V.P.

KỲ SAU :

NHÂN BẢN PHONG KIẾN

Thư của giáo sư Kỳ Nộm

(tiếp theo trang 39)

thứa hiểu là Việt chưa đủ thực lực để sáu
bỏ hiệp ước Liên Lập.

Ấy đó, xét câu chuyện Thương Thuỷ
lượt này, ta phải nhìn vào "giữa các giống
chó" hơn là ở các giống chó.

Có thể mới đỡ phạm tội col hiệp ước
nào cũng là trả giấy lợn cá, và col khinh
coi thường cái nghề « di sứ ».

Vì các cụ cũng đã cho cái nghề đó là vất
vả lầm, nên mới dậy rằng :

« Thủ nhất là mồi côi cha,
Thứ nhì sang sứ, thứ ba... thày rùa ! »

Thày của các trò

GIÁO SƯ KỲ NỘM

Tự ái

(tiếp theo trang 25)

thỏa mãn cơn tự ái. Ly không cần xét
kỷ gì cả. Tối hôm sau, lúc vào phòng,
nàng không thấy Cường đâu. Cường
viết lại trong một mảnh giấy trước khi
ra đi :

— Anh buồn lắm! biết bao giờ em
biết nghe theo lời anh, hơn là sống
cho tự ái... »

Ly tự bảo dạ :

— Cho đi! vài hôm lại về cho mà
xem.

Nhưng đã bao nhiêu hôm rồi. Chính
lúc xa Cường Ly, phát giác ra rằng:
nàng yêu Cường sâu xa nhưng nàng
đã quá vụng yêu.

— Con ạ! má biết nó đi đâu! —
Má ôn tồn khuyên Ly.
Điếc bảo nó về...

— Con biết! Cường chả yêu con!

— Không! vì yêu con, nên nó mới
đi thế. Chuyện vừa qua là một bài
học! Một bài học chưa cay cho nó
cũng như cho con. Có một lẽ cho nó
niều hơn cho con,

Nhưng rồi... Tình yêu vẫn thắng:
lần đầu tiên Ly viết thư xin lỗi Cường
vì Cường vẫn vắng tin.

**

Hôm nay, Cường với Ly đã
« ngoan » với nhau lầm rồi. Tam thề
cũng thế, từ dạo cổ chưa đến nay. Và
chàng tu tu, từ địa vị nạn nhân, đã
lên ngôi làm người bảo trợ cho con
Miu nghịch ngợm trước kia.

Từ câu chuyện trên, ta có thể rút
kinh nghiệm sau đây :

Đôi khi, chỉ cần có một tí chuyện để
phá nát hạnh phúc, một tí chuyện để
phá hủy một đời người, và chỉ cần
một tí cố gắng để sung sướng: một ít
sáng suốt, khiêm nhường, nhân nhục.

H. CHI

TRANG 39

T RỜI Phi Châu hôm nay đẹp như một ngày nắng mới ở miền quê Trung Việt hay một buổi sáng đầu thu ở miền Nam (nhất là miền Tây).

Tôi đi trong nắng mai âm ám, Châu thành Mazagan vui tươi và sạch sẽ. Trên đồng rộng rãi, đoàn nông phu cày bừa với dàn lạc đà cao ngất nghêu di dời với dàn ngựa, dàn lừa... Một đoàn phụ nữ đang châm chỉ hái rau, nhất là bên sườn đồi... Núi đồi ở đây hiền lành và ít hiểm trở như ở miền Trung Việt hay miền thượng du Bắc Việt... Đất đỗ có lô thơ, cày nhỏ và yếu đuối. Chân trời nơi đây rõ ràng, quang đãng.

Những khóm chà là cao vút khoe những buồng trái chín vàng mọng như màu cam Xã Đoài ở Nghệ An; những vườn ô liu lá lắn tần, xanh ngát, với gió nhẹ nhàng rung động...

Trên thảo ruộng mới xới xong, một dàn cò trống cùng nhau kiếm mồi đi dọc theo các đường cày thẳng tắp tận chân đồi... (cò, chim, ở đây được pháp luật bênh vực, dân không được giết hại). Hè mùa thu đến, chim trống tung dùn hàng vạn con, từ các chân trời Âu châu lạnh lẽo, rủ nhau bay tới đây để hưởng lấy không khí ấm cúng rồi mùa đông qua, chúng lại cùng nhau trở về cổ hương.)

Hôm nay mây trắng như bông, cuồn cuộn, lan khắp một phía trời Nam màu xanh ngát, màu xanh nước biển Ấn Độ dương...

Tôi đi dọc theo rừng thông rậm rạp, và cao vút bên chân đồi cỏ nhạt, có tiếng hát véo von, tiếng chán người di lạo xao trề, cảnh khôn: Năm bảy gia đình Ả Rập đang kiểm cùi và đưa cây, đưa lá về trên lưng ngựa, lung lùa...

Bỗng nghe vù một cái thật nhanh, tôi ngược mắt nhìn thấy muôn ngàn chấm nhỏ như ong đang lướt gió: đó là dàn chim ruồi tung cánh vượt miền sa mạc khô khan...

Mấy chiếc phi cơ bay là là sát đất khi lên, khi xuống, làm dàn què bổ công việc, tìm chỗ ăn và nhìn dàn chim săt không lồ đang lượn.

Tôi thong thả lui góp theo đường cũ và về trung tâm thành phố giữa trưa: không khí ấm, người buôn bán, đi lại, tấp nập, ồn ào.

V ỦA đến phi trường Mazagan thi máy bay sửa soạn cất cánh. Phi trường bé nhỏ, không ai chăm sóc, mặt cỏ vẫn xanh như mặt sân bóng tròn vây. Tôi rời Mazagan, rời bờ bắc



DU KHẨU

Đại Tây dương, đè che chở giống dân Phi châu khờ sờ này.

Như một đô thị miền Ai cập, Marrakech với dãy núi Atlas xa xa... Trên không trung, tôi trông lại chân thành vừa từ giã; mỉm cười như gửi một niềm vui của khách lạ đối với cảnh trí hữu tình.

Mây dày trời trắng như bông tạo thành nhiều lớp mỏng. Máy bay... xung quanh tôi và tôi vui mừng thấy cánh gió, hồn mây theo rời khách giang hồ...

Nội địa Phi Châu cũng đẹp như bờ bắc, như các phụ cận thành phố mà tôi đã dẫm chân nhiều lần.

Ở trên cao trông xuống, cảnh trí thu gọn giống hệt những cảnh non bộ trước sân nhà tôi thuở bé đã nhiều lần đứng ngắm hằng giờ...

Đồi núi tròn và thấp như các nấm mồ đất cát; đồng ruộng, rẫy khoai, rẫy sắn giống hệt các ô cờ tướng; và những con sông lấp lánh ánh trời mai trắng như những giải lụa màu bạc trắng... vắt dài trên tấm nệm màu nâu...

Hơn hai giờ đồng hồ mà chưa đến phi trường MARRAKECH! Tiếng động máy bay chạy đều đều ru ngủ khách phương xa.

Marrakech! Thành phố nhỏ này ở trên một khoảng đồi núi mà cao độ đến hon nghìn mét!

Tôi đến Marra lúc xế chiều. Ánh mặt trời gay gắt như giục giã khách mau tim tiệm giải khát. Khác với các đô thị gần bờ bắc của Bắc Phi, Marra ở giữa bốn bức thành núi non trùng trùng điệp điệp xa xa, cao ngất ngưởng.

Tôi nghĩ thầm trong bụng: « Ai bảo xứ Phi châu là nóng cháy da, làm giống dân này đen minh, nám mặt? (còn nữa)

Nguyễn Uân, Hà Nội: Xin ông khách quan cho biết thế độ Nga hay chế độ Mỹ có thể đưa hạch phue tối cho nhân loại?

TRẢ LỜI: Mỗi dân tộc vì chịu ảnh hưởng của khí hậu, của địa dư, của văn hóa riêng nên có những dân tộc tinh riêng. Lịch sử nước Nga là lịch sử của các chế độ chuyên chế. Hết Nga Hoàng chuyên chế thi tới Staline chuyên chế, từ nền giáo lý chính thống của đạo Cơ đốc nhảy qua chủ nghĩa duy vật, dân tộc Nga đã quen sống và cảm thấy sung sướng được sống dưới các chế độ chuyên chế.

Trái lại, dân tộc Mỹ trẻ trung, giàu nguyên liệu, kỹ nghệ phát triển nhanh chóng nên đời sống vật chất đổi dào, họ không cần phải có một chế độ khắt khe đối với cá nhân lâm đời sống của họ giống như những bữa tiệc, người ta không cần khắt khe tính toán từng ngon rau, hạt muối. Vậy nên các dân tộc vùng Mỹ đã quen và cảm thấy sung sướng được sống dưới các chế độ kiểu Mỹ.

Việt Nam và Đông Nam Á phải sống trong tình trạng vật chất thiếu thốn, phải tranh đấu nhiều với thiên nhiên nên bản tính con người cần cù nhẫn nại, yêu chuộng sự hòa bình và đoàn kết giữa người và người, ghét sự chém giết lẫn nhau. Dân tộc Việt Nam chỉ tìm thấy hạnh phúc khi họ được sống dưới một chế độ phái chặng, có tính cách tổng hợp và điều hòa các mâu thuẫn.

Vậy thì đem chế độ vũng Nga trùm lên đầu dân chúng vùng Mỹ hay đem chế độ vũng Mỹ trùm lên đầu dân chúng vùng Việt thì có khác gì bắt người Âu châu bận đồ lụa mỏng và bắt người Sài Gòn bận đồ len dạ quanh năm. Họ có thể tìm thấy hạnh phúc không?

Sách, báo mới

Chúng tôi vừa nhận được:

— Văn học khởi thảo VĂN CHƯƠNG BÌNH DÂN của Thanh Lãng do Phong trào văn hóa ở Hà Nội xuất bản — Đây là một thiên khảo cứu về truyện cõi, cõi đố, ca Huế, tục ngữ và ca dao... Sách dày 268 trang, giá bán 36 đồng tại Bắc Việt.

— Đức dục lớp nhất, của giáo sư Phạm viết Tuyền biên soạn, Bìa quý Phyn nhuận sắc, do nhà xuất bản Á châu Hà Nội-Saigon in và phát hành, sách dày gần 400 trang, giá bán 10 đồng.

— Tim hiểu Thông thiên học, tạp chí Nguyệt san, số 4, do ông Nguyễn Văn Huấn làm chủ nhiệm kiêm giám đốc.



Bạn Phùng T. Thành Huyền (Cholon):

a) Đời người có chừng, sự hiểu biết mènh mang. Đem cái hữu hạn đổi cái vô biên: nguy mà thôi vậy.

b) Khoa học càng sing tú, người ta càng chênh nhặt có một dǎng Tao hía,

c) Trong vũ trụ chỉ có những điều chưa biết. Không có những điều không bết.

TRẢ LỜI:

I) Ba mệnh đề tiêu biểu hiện trạng thái sinh hoạt của :

a) Nhà triết học thuộc phái bất khả tri (agnosticisme);

b) nhà thần bí tin tưởng vào Thần Quyền;

c) nhà Khoa học chính trị.

II) Mấy quan niệm này luôn luôn tương phản nhau, và có liên hệ đến lịch trình tiến hóa của nhân loại.

Hồ Ngọc Cẩn (4789). — Xin hỏi Bác sĩ chuyên môn.

Trương Công Phi (Hội An): Nói xấu và phỉ báng vì thù hận một kẻ khác một cách công khai trên mặt báo có phải là quyền của các ông chủ báo hay không? Nếu không, nạn nhân có quyền đem tờ báo kia ra trước pháp lý hay không và hậu quả sẽ ra thế nào?

TRẢ LỜI: — Làm gì có cái quyền nói xấu và phỉ báng người khác! Pháp luật đã có sẵn những điều khoản để buộc tội phỉ báng trên mặt báo, khi người bị phỉ báng nhờ đến pháp luật, và xét ra có đủ bằng chứng.

Võ Vinh Thời (Vĩnh Long): Bạn cần tìm đến hỏi bác sĩ chuyên môn mới được.

Lê Tuấn (Phan Rang): Muốn mở rộng kiến thức và tự học một cách cố kết quả, cần phải xem những loại sách gì và phải tốしき sự học bằng cách nào để đem lại vừa thú vị, vừa hiểu nhiều những cái hay, cái mới của văn hóa của khoa học.

TRẢ LỜI: — Bạn cho biết trình độ học vấn như thế nào đã, mới có thể giúp bạn được.

Bạn Phùng T. Thành Huyền — Bài thơ Mẫu tim hoa sim là của thi sĩ Hữu Loan — Chúng tôi sẵn lòng chiều ý bạn và sẽ giữ toàn bài thơ đó cho bạn, còn ông Minh Đăng Khánh là V. N. chinh cống 100 phần trăm, nếu có dịp bạn ghé tòa soạn sẽ gặp.

Bạn Quách Liên (Hà Nội). — Trong bài « Chính danh » Đời Mới số 99-100. Ông Hồ Vết Phương viết... Mà nếu nhân dân là cả mọi người thì chính phủ nhân dân tức là chính phủ của tất cả mọi người, u? Cố Kinh Đông Tây chưa hề có chính phủ nào là của bọn ăn cướp, ăn trộm, ăn cắp V.V... nghĩa là chính phủ của hàng người phá chính phủ ».

Tôi không hiểu ông Phương nhận định đúng không? Nay là tôi không đủ hiểu nghĩa mà ông Phương nói. Vì từ trước tới nay không người nào lại không có hạng người ăn trộm, ăn cắp v.v... Mà mỗi một khi họ phạm pháp là bị chính phủ nước họ trừng phạt theo luật pháp. Vậy nên chính phủ không phải là chính phủ của các tầng lớp nhân dân lương thiện và tàn bạo ấy tai sao lại trừng phạt được họ. Nếu vậy chính phủ nhân dân cũng là chính phủ của tất cả người trong một nước chứ sao? Mong ông giải thích điều này.

TRẢ LỜI.— Người làm Cách Mạng là hữu ý chống lại một chính quyền nào đó, còn hạng lru mạnh thì vô tình hay bị bức bách mà... cũng chống lại chính quyền. Nên cả hai đều vẫn có thể bị chính phủ (mà họ chống lại đó) đem áp dụng luật pháp (mà họ chống lại đó) để « trừng phạt » họ giữa lúc họ không công nhận cả chính phủ lẫn luật pháp ấy.

NHÀ CHIẾT TỰ HUỲNH MINH

tác giả quyền « Đời người trong nét bút »

Nhận xem chữ ký trả lời bằng thơ Nói rõ cuộc đời do nơi nét ký qui Ngài diễn đạt ra BUỐC SANG NĂM MỚI.

Xem giúp bạn đọc một thời hạn ngắn kể từ 1-1-54 đến 1-3-54, đọc giả hưởng với giá đặc biệt 30\$, gửi bằng bưu phiếu hoặc 30\$ timbre dù số. Cần cho biết tuổ Nam hay Nữ.

Địa chỉ :

HUỲNH MINH

150-9 F. Louis-Saigon

Chú ý : Nói trong tuần qui Ngài sẽ nhận được bản đoán.

Chài Brillantine BOBEL

Tức là xúc dầu thơm thứ quý nhứt

BÓNG HÀNH PHÚC



Thanh thét lên rồi ôm mặt khóc nức nở : « Ba tháng ! Tôi đã được 3 tháng ! »



Trái với ba tháng trước, cả ngày Thanh ca hát như chim lợn mì nhưng mới gần tuần lễ nay nét mặt Thanh thay đổi hẳn. Larm lúc nhiều ý nghĩ khủng khiếp qua đầu óc như một cơn ác mộng.

Mỗi lần ba Thanh thấy mặt con, ông không tiếc lời mắng nhiếc :

« Con còn đòi ba đã
cho con được tự
do giao thiệp với
bạn trai nữa
không ? Trót dại
dại phải mang
lý khố nhục. »



Hết cha quỷ
mắng, Thanh
lại phải chịu
những lời rầy
la của mẹ.



Bắc đến nhà Thanh, trong cơn giận,
ba Thanh không nề lời :

Ông già xầm xầm
bước tới định
đánh Bắc, Thanh
vội vã chạy lại can
ngăn « Thưa cha,
đây anh Bắc, anh
ấy đúng người
cuộc ta ! »

À ! cậu định đến
rủ rê con gái tôi
nữa sao ?

ZL.
TRUNG