

Núi Khai

Wason  
AP95  
V6D64+

# ĐỜI MỚI

SỐ 104

Từ 11-3 đến 18-3-54



CL. TRUNG

ORAN LIEU

54

# Ý KIẾN BẢN ĐỌC

...của Nguyễn nguyễn Hùng, Hà Nội :

Trong báo *Đời Mới* số Xuân, tôi thích nhất bài nhạc "Tình Ca" của nhạc sĩ Phạm Duy vì :

1) VỀ NỘI DUNG : tác giả đã nói lên được tất cả tâm tư của một người dân Việt yêu đất nước mình. Với 3 đoạn lời ca, biết bao nhiêu những điều lính túy của ngôn ngữ nước ta, biết bao nhiêu giá trị quý báu, phong phú của đất nước; những cảnh sống hiền lành của người dân quê chất phác, những triều đại làm rạng danh xứ sở đã được tác giả trình bày một cách tinh tế. Tóm lại, bài này có giá trị thiêng linh tinh hồn một số đồng con người mãi theo vần minh vật chất Tây phương, "mất gốc" ở thành thị, nhắc họ nghĩ đến giang sơn yêu quí.

2) VỀ KỸ THUẬT : Nhạc tinh tế, có một nét "độc đáo" rõ rệt, không chịu ảnh hưởng của ngoại lai. Âm điệu hợp với tình cảm, tính tình của đại chúng Việt Nam.

Vì không có hoàn cảnh hợp bản với các bạn khác, nên, trên đây, là những ý kiến riêng tôi.

..Của Ngọc Minh, Hà Đông:

Đến 27/1, tôi mới nhận được số Xuân, tôi không dấu nỗi cảm động trước một tập san xinh xinh, hình ảnh dịu dàng vui tươi bài vở đầy ý nghĩa, thăm kín những nỗi đau khổ và đường như thúc đẩy dấn lộc phải tranh đấu để đánh lấy sự sống còn cho Tổ Quốc.

Tôi thành kính và suy nghĩ, rồi đọc kỹ từng bài một, mỗi bài đều có một màu sắc riêng, mỗi bài có một tư tưởng kín đáo đầy ý nghĩa phục vụ nhân dân mỗi bài đều có một sự mỉa mai chua chát một xã hội lụt loạn, một thế hệ đầy buồn tủi và tang tóc.

Ảnh bìa *Đời Mới* số xuân theo ý riêng tôi :

Tượng trưng một sự chung lưng góp sức để xây dựng một cuộc *Đời Mới*, một cuộc đời thanh bình.

Nói đến Khánh Ngọc và Thái Thanh ta không khỏi nghĩ đến những bản Dân ca đượm một sức sống bất diệt của dân tộc, tôi chắc chắn Bảo nêu lên với mùa xuân mới hướng tranh đấu là Dân tộc Độc Lập.

Trong *Đời Mới* số xuân tôi thích bài Tết của riêng xanh.

## HỘP THƠ TÒA SOẠN

Các bạn : Phúc Duyên, Tú Khanh, Nguyễn Văn Sứu, Mộng Sinh, Khuê Cát, Đoàn Đức Piếu, Ng. trưởng Vĩnh, Bạch Song.

Bài các bạn: Đã nhận được.

Bạn H.D. Lê (saigon):

Các bạn gửi cho xem ít bài về mục bài mới để nghị ấy. Được xem bài, Tòa soạn sẽ có thư riêng gửi bạn rõ ràng hơn.

Bạn N.V. Vĩnh (hanoi):

Có nhận được hai tấm ảnh bạn gửi về Tòa soạn. Ành « con bù » rất đẹp, tiếc rằng nhỏ quá không to điểm cho hình bìa được; « tuổi xanh » đã có rồi.

Bạn Đặng Quách Tiên sinh :

Tác giả sẽ trả lời bạn trong tiêu thuyết dài: « Làm lại cuộc đời ». Bạn có gặng theo dõi.

Bạn Bùi Quang :

Có gửi bài cho xem.

Bạn Long Tịnh :

Bạn cho biết tên tác giả xuất bản năm nào.

Bạn Lê Thu :

Nhận tên bài của bạn.

Bạn Phong Sơn :

Nhắc bạn viết bài gửi về Tòa soạn chỉ viết lên một mặt giấy. Bài ấy đã xem, dùng chép lại Đẹp bài khái. Hoan nghênh.

Bạn Ty Du :

Tình mi tau xanh phảng phất ý một bài thơ thi sĩ Hồng Nguyên. Sẽ đăng.

## BẢN ĐỌC ĐỀ Y

Bắt đầu số 103, *ĐỜI MỚI* sẽ xuất bản chiều ngày thứ bảy. Bạn đọc dài hạn ở các số sẽ nhận được báo sáng thứ bảy, và bạn đọc ngắn báo tại nhà sẽ lãnh báo vào buổi chiều.

Quản lý *Đời Mới*

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn 447 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán. Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lệ trả lại bản thảo.

— Bài viết về tòa soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

Cùng các bạn gửi bài đăng báo.— Tòa soạn tiếc không đủ thời giờ để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà thề tình cho. **Đa tạ.**

## Giá báo *Đời Mới* dài hạn

(cả tiền trước phi)  
**TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO**

1 tháng....	28.00
3 tháng....	84.00
6 tháng....	168.00
1 năm....	336.00

Bưu phiếu xin đề tên :  
ông TRÁC ANH  
147 đại lộ Trần Hưng Đạo—Choquan

## SÁCH HỌC SINH

## TIẾNG HÁN VIỆT

### THÔNG DỤNG

### nhà THANH NGHI

Một quyển Hán Việt từ điển dày dặn không có in phẩn hán tự. Những danh từ kinh tế, chính trị, đều có chú tiếng Pháp. Sách dày 550 trang, bìa cứng đẹp, mạ vàng.

Giá phổ thông : 50đ.

Nhà xuất bản THỜI THẾ

## ĐỜI MỚI

SỐ 104

## TRONG TẬP NÀY :

— 7 ngày quốc tế.

— Tuần lễ trong nước.

— Thời Tiết . . . . . Thể Nhân

— Ý và việc . . . . . Hậu Nghệ

— Ngược thời . . . . . Dương bá Đương

— Từ độc lập đến trung lập . . . . . Trần Văn An

— Đọc khắp các báo ngoại quốc

— Mở lối thoát . . . . . Ngõ đồng Thành

— Sản phẩm văn nghệ . . . . . Tam Ich

— Phê bình phim: Hòn Trich Nữ . . . . . Hoàng thu Đóng

— Là một hòa bình . . . . . Đức Hiệu

— Có thể trung lập được chăng . . . . . Hà Việt Phương

— Đi Bắc về Nam . . . . . Trần Văn An

— Phóng sự: Ông Hoàng lồng tội . . . . . Minh Đăng Khánh

— Có một tâm hồn . . . . . Lãm Ngữ Đường

— Tương lai tiếng Việt . . . . . Đặng Tâm Thành

— Thơ . . . . . Vĩnh Lộc, Yên Thảo

— Nhận bản mới trước thử thách thời đại . . . . . Thanh Lương

— Chuyện Phim: Tám năm ly loạn . . . . . Đoàn Thạch

— Tâm trạng một nhà thơ . . . . . Kiêm Phat

— Du ký: Thủ đô Maroc . . . . . Tân Sơn Nhất

— Kịch ngắn: Đợi ngày thanh bình . . . . . Giang Tân

— Tùy bút: Những con thuyền đẹp . . . . . Thanh Thuyền

— ★

— Tiểu thuyết dài . . . . . Hoàng Thơ

— Người nữ cựu thương . . . . . Vinh Lộc

— Trò giật . . . . . Thanh Phong

— Truyện dài thời thế: làm lại cuộc đời . . . . . Hà Phương

— Truyện bằng tranh: Bóng hạnh phúc.



Tất cả các báo ở Paris nhắc đến vấn đề Đông Dương

Trung-cộng và Bắc-hàn đã chịu tham dự hội nghị Genève

Có tin từ Đông kinh, Trung-cộng và Bắc-hàn đã chịu tham dự hội nghị Genève.

Theo tin từ Paris thì cuộc hội đàm giữa những thuyền viên Pháp-Anh, Mỹ để chuẩn bị hội nghị Genève sẽ khai diễn ở Hoa-thịnh-Đồn (về vấn đề Triều Tiên) và ở Paris (về Đông Dương).

**Giáo sư Bùi Hội tuyên bố trong tuần báo 'Express'**

Trước ngày tranh luận về vấn đề Đông Dương, tuần báo 'Express' có đăng một bài báo dài tựa là: « Những tài liệu mới về Đông-Dương », gồm hai lời tuyên bố của giáo sư Bùi-Hội.

Theo bài Express, giáo sư Bùi Hội, một người trong hoàng tộc, đã tuyên bố rằng hồi cuối năm 1952, ông đã được chính phủ Pinay, với sự ủng hộ của tòng thống Auriol, giao phó trách vụ thông tri với V.M. rằng « Pháp sẵn sàng tìm kiếm xem những mục đích hai phe đối địch có xung khắc với nhau chẳng ? ».



RENÉ PLEVÉN

Giáo sư Bùi Hội, từng là đại diện của chính phủ Hồ chí Minh tại hội nghị Fontainebleau hồi năm 1946 và đã hợp tác với các chính phủ Việt-Minh trong giai đoạn « Mặt trận toàn quốc » tuyên bố rằng hồi tháng Février 1953, trong lúc ông René Mayer giàn chức thủ tướng, giáo sư Raphael Leygues du hành ở Miền điện và trong cuộc dù hành này, ông đã gặp gỡ một đại diện của chính phủ V.M. tại Rangoon.

Giáo sư Bùi Hội đã yêu cầu vị đại diện này thông tri với chính phủ Việt-Minh về ý định của chính phủ Pháp trong thời úy muôn giải quyết vấn đề Đông Dương trong khuôn khổ của sự giao thiệp giữa hai phe mà thôi, không có ai ở ngoài xen vào.

Dựa theo những lời phác đáp của đại diện V.M. hôm nay, giáo sư Bùi Hội tuyên bố trong bài « Express » ông có cảm tưởng rằng V.M. trước muôn tiếp xúc với chính phủ Pháp với điều kiện là những điều sẽ thực hiện trong một ngày tới đây sẽ không bị phá hủy trong ngày sau.

**Pháp và Đức mở lại cuộc thương thuyết**

Các giới ngoại giao cho biết rằng chắc chắn là cuộc thương thuyết giữa Pháp và Đức về những vấn đề liên can đến hai xứ, nhất là vấn đề hạt Sarre sẽ được mở lại tại Bruxelles vào dịp sau Ngoại trưởng của tờ chức Cộng đồng Âu Châu hội họp tại thủ đô nước Bỉ.

**Ô Nhựt cung cống Âm mưu đảo chính**

Hội đồng toàn quốc của phong trào « cứu quốc » bành trướng ở khắp xứ với lối 500 tổ chức gia cự đoan, đã công khai yêu cầu thủ tướng Yoshida xin từ chức và yêu cầu quốc gia lập lại một đế quốc với lòng yêu nước.



Hiện thời chính phủ Laniel tỏ vẻ

lạc quan về cuộc nhóm họp

hội nghị Á Châu ở Genève

Theo lời giải bày của Ngoại trưởng G. Bidault vừa rồi, chính phủ định rõ ràng vì những lý do khác nhau, Nga-Sô và Mỹ đều muốn triệu tập hội nghị ấy và có lẽ muốn cho hội nghị đi đến kết quả như.

Nga-Sô có những lý do về chính trị để mong mỏi hòa bình ván hồi ở Á Châu, còn về phía Mỹ, Hoa Thịnh Đốn chú trọng vào phong diện kinh tế.

Sau rốt, ông G. Bidault trông mong tìm một giải pháp cho vấn đề Đông Dương.

**Úc, Phi chịu tham dự hội-nghị Genève**

Đài bá âm Úc vừa loan báo rằng Chính phủ Úc đã chấp thuận lời mời mời các đại biểu dự hội nghị ở Genève ngày 26-4-54. Phi luật Tân cũng đã chấp thuận lời mời dự hội của Mỹ.

### Tin chiến sự

Tình hình chiến sự trong tuần lễ trước có thể nói là tương đối yên tĩnh nhưng trong tuần lễ này (từ ngày 1 đến 5-3-54), cả hai bên đang chuẩn bị những trận đánh lớn. Bắc Việt cũng như Bắc Lào, hai điểm chính của mặt trận Đông Dương, đang xảy ra nhiều cuộc điều động binh sĩ vĩ đại. Chưa ai dám chắc chắn Việt Minh hay Liên quân Pháp Việt sẽ mở cuộc tấn công trước.

Phía Việt-Minh, người ta nhận thấy việc điều động lực lượng xảy ra liên tiếp mỗi đêm.

Phi cơ đã nhận thấy những đoàn công vua xe cam nhồng kiêu Molotova xuất hiện ở khoảng biên giới Trung-hoa và con lô số 41.

Việt-Minh khởi công xây đắp một con lô mới khởi từ Lao-kay. Lao-kay nối liền Vân nam Phủ do quang đường xe lửa Vân ram cũ.

Liên quân Pháp Việt cũng lo tu chỉnh lại các cơ cấu Hàng trăm phi cơ vận tải lớn lo việc chở quân đội và vũ khí.

Vùng Trung Châu đã bắt đầu hoạt động trở lại; nhất ở trong khu vực thuộc phía Tây bắc Hanoi và ở sông Hồng Hà. Việt Minh đã tấn công vào đồn Đồng Đạo, cách Tây Bắc Hanoi 30 cây số. Cũng trong khu này một đội tuần tiễu của liên quân bị chặn đánh.

Ngoài ra Việt Minh gây tòn thát cho quân đội hướng đông ở Phượng Trường cách phía nam Hanoi 30 cây số. Phía đông nam Hanoi, quân xung phong Pháp Việt sau những trận đánh gay go đã gây tòn thát cho Việt Minh: Một số ít bị thiệt mạng, một số bị cầm tù, một khẩu đại bác 57 không giựt lùi và một đại liên bị tịch thu, bên Pháp Việt, 2 xe hơi bỏ trống đại liên bị súng ba dò ca bắn trúng.

Cuộc hành binh của quân đội Pháp Việt ở khu vực phía Tây Trung Châu, khoảng giữa dãy núi vôi phân ranh vùng Trung Châu và Hồng Hà đã kết liễu và đã gây thiệt hại cho Việt Minh.

Theo thông cáo chính thức của bộ trưởng tư lệnh Pháp ngày 3-3-54, một cuộc đụng độ dữ dội đã diễn ra ở khu Nam, nơi có cuộc tảo thanh phía bắc Ninh Bình. Hai bên đều thiệt hại khá nặng. Trong khu Hà Đông, hai bên đụng độ, bên toàn mìn đường của liên quân có bị thiệt hại.

Khu Hải Phòng, một đại đội Việt Nam đã phục kích Việt Minh.

Theo ký giả tờ báo J. E. O. là Lucien

Bodard, hiện nay chưa ai đoán được Việt Minh sẽ tấn công như thế nào: Điện biến Phủ hay Trung châu, hay cả hai nơi một lần, chỉ biết Điện biến Phủ đang bị đe dọa nhiều nhất, có thể rằng Việt Minh sẽ nổ pháo lũy này để thúc quân lên Trung Châu?

Khó mà đoán được, nhưng theo các giới quân sự, trước ngày mở hội nghị ở Geneva sẽ xảy ra nhiều trận đánh lớn.

### Mặt trận Ai Lao

Tình hình mặt trận Ai Lao đã hoàn toàn thay đổi. Trong lúc, cả tuần qua, người ta trông đợi một cuộc xung phong dữ dội của Việt Minh vào các pháo lũy nhỏ ở Mường Sal và Luang Prabang thì thình lình quân đội Việt Minh đóng ở hai nơi này rút đi và đang hướng về phía Điện biến Phủ.

Vùng Pak Sương, tây ngạn sông Cửu Long và phía Bắc sông này, quân thám thính Pháp Lào hoạt động đi sâu mà cũng không gặp Việt Minh.

Ở Lào Trung cũng không có một cuộc đụng độ nào đáng kể.

### Mặt trận Trung Việt

Đáng kè là trận kịch chiến trên dãy đồi Lapat giữa Kontum-Pleiku, Việt Minh đã dụng độ tiêu diệt Pháp đã dự chiến ở Triệu Tiên. Một trận đánh xáp lá cà đã xảy ra. Cả hai bên đều bị tòn thát.

Ở khu vực hành quân Atlante, các đơn vị Pháp Việt vẫn tiến triển.

Ở Nam Việt, vài cuộc đụng độ nhẹ đã xảy ra.

## Chung quanh cuộc thương thuyết Việt-Pháp tại Paris

Có nhiều bạn xa gần gửi thư đến hỏi bồn báo chủ nhiệm: Cuộc thương thuyết Việt-Pháp sẽ cử hành tại Paris có nhân viên Hội nghị Toàn quốc tham gia chăng?

Về hai kiến nghị của H.N.T.Q. có ai đề ý đến nó chăng?

Tổng thư ký có thái độ nào chăng?

Trả lời:

- Hội nghị Toàn quốc là cơ quan nhất thời làm nhất sự. (Chiếu theo dù của Quốc trưởng).
- Chánh thức không có sự tham gia của H.N.T.Q. bởi vì Hội nghị này không còn.
- Không nghe nhắc đến hai kiến nghị của H.N.T.Q.
- Bồn báo chủ nhiệm không có quyền lấy thái độ với tư cách tổng thư ký. Với tư cách công dân Việt Nam, Ông đang chờ xem kết quả thương thuyết và đứng hẳn ngoài cuộc.

### ĐỜI MỚI

### Thủ tướng Bùi Lộ đã tới Paris ngày 3-3-1954

Thủ tướng Bùi Lộ đã tới Paris ngày 3-3-54 Thủ tướng tuyên bố với báo giới đại khai tình hình hiện thời đòi hỏi nước Pháp và nước Việt Nam một hiệp ước hoàn thành nền Độc lập của Việt Nam, chiếu theo tinh thần bàn tuyên ngôn của Pháp ngày 3-7-53.



THỦ TƯỚNG BÙI LỘC

**THỜI TIẾN**

Dù ba Hội nghị Bâ linh vẫn tiếp tục vang dội để chuẩn bị dư luận cho hai cuộc Hội nghị Ngũ cường ở Gio-nee và Hội nghị Thương thuyết Việt-Pháp ở Ba-le. Thể hiện ra dưới những hình thức sau đây :

#### A.— Liên quan tới toàn thể Hoàn vũ, có :

1) Vàng ở Pháp sụt giá vùn vụt do Nga chủ trương cuộc phá giá kim bản vị của khối Âu Mỹ.

2) Thương Nghị viện Đức chuẩn y hiệp ước kinh tế Việt-Đức, ký ngày 10-XII-53;

3) Nhán sỹ Nghị sỹ Quốc hội Pháp và dân chúng Ba-le nỗi lòng chống việc tái vỗ trang Đức;

4) Tướng Radford, chủ tịch các bộ tham mưu phái hiệp của Mỹ tuyên bố: "Nga sẽ đưa vào sự chia rẽ của đối phương để nắm phần thắng lợi";

5) Phe Cộng sản Nam dương dưa vào cuộc kinh tế khủng hoảng, dưa vào sự tan rã của các đảng phái quốc gia, và dưa vào sự nồng đố của Bắc kinh mà nắm nỗi vai chủ động trên trường chính trị gần đây;

6) Tổng thống É-sé-nô-vơ công khai tuyên bố đoạn tuyệt với thương nghị sĩ McCarthy, trong chính sách chống Cộng, mặc dầu là hai vị đều là người cùng một đảng;

7) Một số kiều dân Porto Rico (quần đảo thuộc Liên Hiệp Quốc Mỹ châu) có lẽ do đảng Cộng chủ huy, đã bắn súng vào nghị viên tại Hội nghị Liên bang họp tại xứ Vénézuela, (ở Caracas), để tố ý phản đối việc Mỹ chi phối sở mình;

8) Hai ngoại trưởng Dulles và Molotov, cùng một lúc, ở trước mặt hội nghị toàn quốc nước mình đã lén án lẩn nhau cho rằng: đối phương muốn làm bá chủ hoàn cầu;

9) Báo "France Illustration" cho rằng Nhật đang nhằm mục đích tái lập cuộc xâm lăng Đông Á về tinh thần và thương mại, như hồi trước 1945;

10) Báo chí Pháp tung ra tin Nga sô đang qua một cơn khủng hoảng nông nghiệp cực kỳ trầm trọng;

11) Chính phủ Úc và Phi luật tan chấp nhận lời mời dự Hội nghị Gio-nee;

12) Tại Syria (chiu ảnh hưởng Anh-Mỹ Pháp) phe Quốc gia lên nắm chính quyền;

13) Tướng Neguib được phục chức giám quốc, (nghĩa là làm long trọng viên), còn thực quyền Thủ tướng thì lọt vào tay phái Quán nhân cách mạng trẻ tuổi.

14) Mỹ lo xây cất pháo đài ở Thái Lan.

#### B.— Liên quan tới Pháp, có :

1) Dư luận quốc tế cho là V.M. gây ra phong trào cứu ván Hòa Bình cốt để làm nhụt tinh thần tranh đấu của đối phương;

3) Tổng trưởng Pleven chủ trương: phe Quốc gia Việt nam phải có một Chính phủ và một Quán đội mạnh thì mới mong nói chuyện được với đối phương;

4) Tổng trưởng Bidault tuyên bố không muốn sự có mặt của V.M. ở Hội nghị Gio-nee;

5) Tổng trưởng hàng không Pháp qua An công cán;

6) Nội các Lào cải tổ.

7) Quốc hội Pháp thảo luận về đề nghị hưu chiến của Nê-ru.

#### C.— Liên quan tới Việt, có :

1) Chính phủ Quốc gia tăng cường mọi hoạt động xã lao;

2) Đặc Sứ Dejean tỏ vẻ lạc quan đối với cuộc thương thuyết Việt-Pháp, sẽ họp ngày 8-III;

3) Thủ tướng Bùi Lộ cùng phái đoàn thương thuyết lục tục sang Pháp, và tuyên bố là: "Bạn thân senoi chuyện với Bạn thân";

4) Đối phương áp bức khá mạnh chung quanh Hanoi;

5) Giáo sư Bùi Hội cùng một số nhân sĩ Việt ở Pháp sẽ đăng đàn diễn thuyết về tình hình Việt nam.

Rút lại, chiến tranh cán nǎo gay hơn bao giờ hết.

# Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

## Câu chuyện a-lô

Các cô a-lô-lit ở Cholon gọi điện thoại trách Hậu Nghệ đã báo các cô cảm sai lỗi lầm xin lỗi, vì các cô không hao giờ cảm sai cả, bởi một lẽ quay mày thôi.

Còn báo các cô bắt người xin số phải chờ đợi lâu, khéo, vì các cô thì ít, mà người xin số lại đông, thành thử không thể chiều được cả mọi người cùng một lúc. Sau cùng, các cô cho biết rằng: máy móc cũ, công việc nhiều, bận rộn suốt cả 8 giờ mỗi ngày, mà trơ trọi chỉ có máy chì em tui làm thế nào cho hơn được?

Ông giám đốc sở Bưu điện vừa được thăng mê day vì sút sắng với phận sự, chắc sẽ không bỏ qua nỗi khổ tâm của người cộng sự dưới minh, nhất là sự khổ tâm ấy lại làm cho những thân chủ đền thoại ở Chợ lớn hóa thành ra khò chủ.



## Sự thật

Chúng tôi chỉ yêu cầu các ông nói ra những điều đã thấy, tất cả những điều đã thấy, chỉ riêng điều đã thấy và ý như chuyện các ông thấy, đúng với sự thật.

Bà là lời của ông thủ tướng Bùu Lộc nói với báo chí trong một bữa tiệc, có đồng dù cả nhân viên kiêm duyệt của bộ Thông Tin nữa.

Hậu Nghệ xin trích lại đây:

nhứt là sau khi ông Tòng trưởng Thông tin Lê Thăng long trọng tuyên bố không gắt gao trong việc kiềm duyệt báo chí nữa, ngoài những tin tức quân sự.

## Cùng bạn đọc

Để tiện bề ứng phó tình thế, và cho sự dẫn dắt tờ ĐỜI MỚI có hiệu quả hơn, kè từ đây, tất cả bài vở sẽ tập trung về bốn báo chủ nhiệm Trần Văn Án trông nom toàn bộ biên tập — Bạn Hoàng Thu Đông phụ trách về phần văn nghệ như trước.

ĐỜI MỚI

## Thờ tuần lề im lặng

TUẦN LỀ IM LẶNG qua, cùng với tồn phi bao nhiêu lời hô hào, biếu ngỏ, áp phích trên các đường, ôn áo và tôn kếm cung khâ. Họi xem kết quả sau bảy hôm im lặng này, có hót những thứ ôn áo bồn loạn chút nào không?

## TAI MẮT...

## ...ĐÓ ĐÂY

KHÔNG QUÂN MỸ Ở VIỆN ĐÔNG sau khi gửi 12 máy bay B 26 và 250 chuyên viên đến Đông Dương, theo chương trình viện trợ quân sự cho Pháp, đã mở con đường hàng không Phi Luật Tân — Đông Dương. Theo lời đạt tướng Weyland vừa tuyên bố ở Hồng kinh thì hàng ngày 2 phi cơ C54 cất cánh khởi phi trường Clark (Phi) qua bờ biển Đông Dương.

Thượng nghị sĩ Mỹ Kennedy viết trên một tạp chí lớn ở Nữu Ước: Trung Cộng tăng cường viện trợ cho Việt Minh và Trung Cộng

đang trở nên một lực lượng quân sự « không nguyên tử » lớn nhất thế giới.

Trong những điều kiện ấy, chúng ta phải yêu cầu rằng tân chính sách của ngoại trưởng Dulles sẽ có ảnh hưởng ra sao và sự cảnh cáo trả đũa bằng nguyên tử trong các vùng du kích chiến sẽ như thế nào.

Nhưng nếu Trung cộng không can thiệp trực tiếp và chỉ tăng gia tiếp viện cố khí cho Việt Minh, cùng gửi các phi đoàn chuyên môn tổ chức huấn luyện quân sự và dạy cách sử dụng khí giới tối tân, thì đến bao giờ chúng ta mới có thể dùng lực lượng trả đũa đạt qui mô của mình?

Và lão nghị sĩ Mỹ kết luận: Tôi thấy hình như chúng ta đưa mình vào một cái thế cục kỳ khó khăn, một là ở sự trợ giúp đầy đủ để chiến thắng, hay là viện trợ theo một lối làm mất cảm tình của hầu hết dư luận thế giới cho rằng môn thuốc còn tai hại hơn là căn bệnh nữa.

Trong cuộc tiếp xúc giữa Foster Dulles với thủ tướng Tây Đức, ngoại trưởng Mỹ có bàn cải với Adenauer về chính sách sẽ theo đuổi trong trường hợp quốc hội Pháp không chịu chuẩn y Hiệp ước cộng đồng phòng thủ Âu châu. Hai chính khách thỏa thuận về phương sách sau đây: Đó là quân Châu Âu không thể thành lập được thì Mỹ và Anh sẽ ký một hòa ước riêng với Tây Đức theo hòa ước đã ký với Nhại.

TRONG MỘT CUỘC HỘ HỢP của đảng xã hội Pháp, ông Naegelen tuyên bố lấy làm tiếc rằng ở hội nghị Berlin ông Bidault « rất thường làm phát ngôn viên cho M. Dulles một cách ngoan ngoãn quá ».

MỘT ỦY BAN AN XÁ chánh trị phạm hổ ngoại của thành lập ở Paris. Theo thông cáo thì « mục đích của ủy ban là kiểm cách đạt được một đạo luật an xá cho tất cả những chánh trị phạm hổ ngoại trước lần kỷ niệm thứ mươi, ngày giải phóng Paris ».



## Gặp phải thế cô?

BẠN là người tranh đấu. Lý tưởng của Bạn cần cù vào công lý nhân loại. Bạn muốn thiết lập một xã hội có công bằng; trong đó thắng người được quyền cởi mở.

Công cuộc tranh đấu của Bạn phải trải qua nhiều giai đoạn. Giải phóng dân tộc là một. Bạn không thể không nghĩ dân tộc, không thể « nhồi » dân tộc Việt Nam với dân tộc nào khác để kết thành « nhân tộc ».

Trong công cuộc tranh đấu, từ giai đoạn này sang giai đoạn sau, từ giai đoạn nhỏ sang giai đoạn lớn, Bạn gặp phải nhiều trở lực. Có khi Bạn bị hâm vào cái « thế cô ». Bạn biết rằng người ta đã sai đường, da số người trong xã hội ngã về cái thế mạnh, cái thế đồng người. Bạn thấy cái « thế dân tộc » có thể biến thành cái « thế người của khối », Bạn sợ nền độc lập dân tộc hoà ra « cái lò cái tộc ».

Bạn muốn vạch một con đường cho dân tộc tiến, Bạn định tìm cái thế mới cho đồng bào khôi phái sa vào cái hố « chôn con người, chôn tự do », nhưng Bạn nhìn lại là Bạn bị cái « thế cô » giấu dám người say xưa.

Trong cái thế cô, trước sự tràn ngập của sức mạnh, Bạn phải có thái độ nào? Thái độ mà Bạn phải có là thái độ của người tin tưởng ở năng lực thắng người, tin tưởng ở sự thức tỉnh của thiểu số. Bởi vì thắng người giác ngộ có thể đánh tan thiểu số, và thiểu số có lý tưởng, có chí quâ quyết là cái mầm của sức mạnh ngày mai.

Nhận ra điều ấy là Bạn có đường lối làm việc trong hoàn cảnh ngày nay.

BẤT HỦ



## CÁI LƯƠI CON NGƯỜI

MỘT ông chủ kia bảo người đi chợ: hãy mua cho ta món ăn ngon nhứt.

— Vâng, tôi sẽ mua cái lưỡi.

— Rồi, cũng mua cho ta món ăn dở nhứt.

— Vâng, tôi sẽ mua cái lưỡi.

Ông chủ ngán người, thét :

— Cúng một món lưỡi, mà người cho là vừa ngon nhứt vừa là dở nhứt, thế là sao?

— Thưa ông, thế là tùy ông nghĩ, tùy ông cho, tùy ông cả.

Chuyện ấy là chuyện xưa. Chuyện nay là chuyện Thủ tướng Bùu Lộc, trong buổi tiệc dài kỷ niệm Việt Nam và ngoại quốc, trước khi lên đường phó Hội thương thuyết Pháp-Việt Ba-ri. Thủ tướng bảo :

— Báo chí cũng như cái lưỡi Esope, hay tốt, dở tốt cũng đó.

Thế là Thủ tướng Bùu Lộc cho rằng: làm lợi cũng do báo chí. Chẳng khác Tiêu Hà nhà Hörn, làm nên Hàn Tin và diệt Hàn Tin, cũng một ông Tiêu Hà.

Các Bác là ta có nghe chưa? Nên cũng là các Bác, mà hư cũng là các Bác. Các bác tưởng sao?

Thì đây, hãy nghe thủ tướng Bùu Lộc nói thêm: « Sự thật có nhiều mặt. Sự thật là Một, mà nghệ thuật của nhà báo có thể mặc nhiều cách, mặc cho nó dễ thương hoặc mặc cho nó coi khó chịu. Chẳng khác nào một cô gái đẹp, được khéo trang sức càng tăng sắc đẹp hấp dẫn người; mà nếu cô ấy bị mang vào mình các thứ hào nháng thô kệch, thì người cô hóa ra xấu xí ».

Chắc là các Bác không chói cái lưỡi mà Thủ tướng nêu ra. Bá Đương tôi cũng chịu một phần cho nên mỗi lần viết bài đều cố tìm cái hay trong cái dở, cố gắng cao gọt cho câu văn mình được một ngày được trơn bén. Mà làm sao cũng không vừa lòng ông chủ nhiệm và ông chủ bút cả. Hai ông cứ bảo chưa phải vậy, chưa hay, chưa ngược. Từ đây, tôi định sẽ trả lời; như anh đi chợ kia: « Tùy ông chứ, hay dở cũng dở mà ». Số coi hai ông trả lời ra sao?

Mà tôi có chỗ chưa đồng ý với Thủ tướng Bùu Lộc. Không chỉ có hay với dở đâu. Tôi tán đồng « cái thế ba chân » của bạn Hồng Nam, đồng nghiệp của tôi hơn. Tôi cho rằng nhà viết báo, nhứt là ở xứ ta, còn một « cái » khác, là :

Viết đầy trang, viết hùng dũng, viết cộc, viết « kêu », mà không có ý nghĩa gì cả.

Cái đó thì khác hon cái lưỡi.

*Thường ba truong*

# Helvetica



Máy-May Suisse "Helvetica"

TỔNG PHÁT HÀNH INDO COMPTOIRS. SAIGON

Đại tiệc lẩu  
SOAIKINHLAM

446, đường Thúy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RÁI MÁT MÈ ĐẶC BIỆT  
CHIÊU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lẩu bao đợn tại nhà

Retenez cette adresse :  
Grand Restaurant SOAI KINH LAM  
446 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS  
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX

ĐÃ CÓ BÁN  
NGƯỜI CHỒNG  
HOÀN TOÀN

tiểu thuyết tâm lý và xã hội

Của Lê văn Trương

Tác phẩm thứ hai trong tập

CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC

Quyển sách thứ nhất của nhà

xuất bản Lê văn Trương

30b Phố Nguyễn Trung Trực

(gần hàng Than) Hanoi

Đại lý độc quyền

Nam Việt—Caomien—Lào

YIÈM YIÈM thư trang

113-115 Kitchener-Saigon

TRƯỚC THỜI CUỘC

TỪ

ĐỘC LẬP

đến

TRUNG LẬP

\* TRẦN VĂN ÂN viết \*

TREN mặt báo này, đã mấy lần chúng tôi có dịp đề cập đến vấn đề trung lập. Trong số 87, ngày 26 tháng 11, 1953, bài « Bộc lập có thể liên lập mà không thể liên thuộc » có giải rõ thế nào là liên lập, và trong số 92 (31-12-53) bài « ngắn giã bằng hòa bình được chăng ? » có chỉ rõ phải « đặt giặc trong cái thế không đánh được » và « đặt hòa bình trong cái thế giữ được ».

Gần đây, trong số 102 (25-2-54) bài « chỉ có cái thế dân tộc mới giành và giữ được độc lập » có câu: « Ta có nói được trung lập chẳng là khi nào dân tộc Việt Nam làm chủ tinh hình nội bộ một cách trung lập... nhưng, tìm ra cái thế, hay con đường đi tới hoàn cảnh trung lập mà không biệt lập, ấy là cả một vấn đề mà người Việt Nam thức thời đã nghĩ đến và còn phải nghĩ đến. »

Cách đây vài tuần, bạn Hồ-hữu-Tường có công khai đưa ra giải pháp chính trị trung lập chế ở Việt-Nam. Nhơn đứng trước sự bức bách có tính cách quyết định của thời cuộc, thiết tưởng cũng nên bàn qua vấn đề trung lập. Nhưng, nói đến trung lập không thể kết nó vào sự độc lập quốc gia. Bài này chưa trực tiếp hưởng ứng hay trả lời bạn Hồ-hữu-Tường. Chúng tôi muốn nói chung, nói với tất cả đồng bào, bởi vì tất cả đồng bào đều đòi độc lập và hòa bình, có khác chăng là ở chỗ định nghĩa độc lập và hòa bình.

NGUYỄN TẮC CHÁNH.— Vô luận ta bàn việc chi, ta đặt vấn đề gì, đưa tới kết luận nào, hoặc ta đưa kế hoạch xây dựng cái chi chi, ta phải dựa vào thực tại. Dù là ta tính việc ngày mai, ngày kia đi nữa, ta cũng không lồ

được thực tại ngày nay. Chính trị lại cần thực tại hơn môn nào khác cả.

Vì thế mà đề tài của bài này là : từ độc lập đến trung lập.

Muốn cho nước ta trở nên một nước trung lập, chắc là không một người Việt nam nào là không muốn. Mà muốn là một chuyện dễ, còn biết muốn, biết thực hiện là một vấn đề khó, cực kỳ khó. Tôi sẽ nói về sự phân biệt « trung lập hóa » và « trung lập chế » ở đoạn sau. Bây giờ tôi xin cùng bạn đọc nhìn vào thực tại Việt nam.

Nước Việt nam phải là nước độc lập chưa ?

Trên lãnh thổ Việt nam có xảy ra những gì ?

Tình hình nội bộ của Việt Nam như thế nào ?

Bất tất phải trả lời ba câu hỏi ấy ở đây, bởi vì chính bạn đọc đã tự trả lời, vì đã rõ ràng như một với một là hai. Có điều ta cần nhắc đến, hay nhấn mạnh, là giặc đánh trên đất Việt Nam, kéo dài hơn tám năm, đã biến tánh, đổi hướng. Và có điều nên nói nữa là giữa hai bên tác chiến không có vùng đất phân biệt, không có ranh giới: bên này là bên kia, mà bên kia cũng có thể là bên này.

— dân tộc Việt Nam (Nation Viet-namienne).

Trên lập trường quốc tế thi có trên 30 nước thừa nhận Quốc Gia Việt Nam,

Trong tình cảnh ấy, ta sẽ giải quyết vấn đề độc lập như thế nào ?

Phải giải quyết trước rồi mới tính việc trung lập hóa hoặc trung lập chế, hay là đồng thời giải quyết cả hai vấn đề ? Cần cứ ở lời tuyên bố của bạn Hồ-hữu-Tường thì bạn chủ trương lấy trung lập chế giải quyết vấn đề độc lập (nếu tôi hiểu không lầm).

Ta thử xét qua phần thực hiện. Nhược bằng sự nhìn nhận thế chế trung lập của Việt Nam có thể xảy ra, thì nội bộ Việt Nam sẽ ra sao ? Ngang bắn trong một thời gian rồi tổ chức cuộc tổng đầu phiếu chăng ? Chỉ có thể chờ không khác hơn được.



Khi lực sĩ bị bệnh

— Ô ! 40 độ 2 u ? Vậy kỹ lục hoàn cầu là mấy độ ?

(xem tiếp trang 41)

Dẹp sự thương ghét qua một bên, bỏ hẳn cả định kiến và các lập trường chính trị khác nhau [qua một bên, chỉ lấy cắp mất người dân Việt mà nhặt xét thì ta phải nhận nhận rằng tổng đầu phiếu có cả hai bên,



# TƯ VẤN ĐỀ SẢN PHẨM NGHỆ THUẬT

## TRÊN MÀN ẢNH

### đến vấn đề điện ảnh Việt Nam

### QUA VẤN ĐỀ DÂN TỘC TÍNH

#### II Kiếp hoa

**D**ÀY là một bí kíp cá nhân — cá nhân mà thôi. Câu chuyện bắt đầu bằng... tình trạng chiến tranh, diễn ra bằng một số trường hợp liên tiếp nhau, trường hợp này lôi kéo trường hợp khác, rồi kết thúc bằng một cái chết làm thiên hạ ngạc nhiên — ngạc nhiên vì có... ông trời nhúng tay vào. Tên câu chuyện là : kiếp một bông hoa. Mùa sắc câu chuyện là : bí kíp tâm lý. Và cái thề... nghệ thuật gọi là thề tǎ chán tâm ý (réalisme psychologique)

\*\*

Kè ra cũng nên đề một bên vấn đề kỹ thuật, và người phê bình — bất kỳ là ai — cũng chưa nên khó khăn. Kỹ thuật là cái làm ra ; da thành, hình ảnh và ánh sáng, tức là một phần lớn của tiếng nói màn ảnh (langage cinématographique)

Muốn có hình ảnh và ánh sáng của phim « La red » chẳng hạn, phải có máy tốt và chuyên viên giỏi. Muốn có âm thanh và nhạc dệm của các phim « Le troisième homme » hay « Le train sifflera trois fois » chẳng hạn, phải có một tổ chức truyền âm và một thứ nhạc tính vi — nghĩa là phải có máy tốt, có studio, phải có nhạc sĩ tài cùng cộng tác. Nói tóm lại, là phải có tiền. Mà đâu có phải ai cũng là ông Goldwyn hay Warner Bros ! Nhất là người Việt Nam !

Tôi chưa hẳn đồng ý với các bạn thường phàn nàn về phương diện kỹ thuật. Phản nản như vậy không khác gì phản nản người ta không có tiền. Làm thì làm, đợi đến lúc theo kịp thiên hạ về tiền mới quay phim thì xin lỗi thật, màn ảnh Việt Nam của người Việt Nam vẫn phải... trắng suốt đời chẳng hạn. Cái hay của ngày sau cũng là nhờ ở kinh nghiệm cái dở của ngày trước. Người đời thường hay vô tình quên ơn nghĩa đấy thôi !

\*\*

NHƯNG còn vấn đề diễn xuất ?



kia nói xong đề nói và sẵn có cử chỉ để.... làm cử chỉ.

Đó là một tấn bí kíp tâm lý thi diễn viên phải vận dụng hết sự phong phú của đời sống bên trong ra nét mặt. Cái phim « Le train sifflera trois fois », nhà đạo diễn chỉ dùng có một cái mặt của Gary Cooper, không hơn không kém. Còn cái mặt của ông Trần Quang Tứ thi thiệt là không phải mặt của ông Thiện chút nào... Chẳng riêng gì vai ông Thiện ! Trừ cô Kim Chung ở nửa đoạn sau. Đề đến đây vai phụ là vai cô Kim Xuân lại là vai cựu sống phim « Kiếp hoa » !

Đối với diễn viên thi sống nhân vật nghĩa là làm sao cho khi ở sân khấu hay màn ảnh, người ta không thấy

#### X của GAM ÍCH X

Ba-Vân quả là vó ngựa truy phong, đâu cả mà chỉ thấy có anh.. ghiền, anh ghiền một trăm phần trăm — hay hơn thế ! (Thảng hoặc, ngó lên sân khấu mà chỉ thấy Ba-Vân lồ lộ ra mà không thấy anh ghiền đâu cả, ấy là Ba-Vân thất bại và cái tuồng « Vó ngựa truy phong » dở vậy). Ở trong phim Kiếp hoa, thiệt tình là nhà đạo diễn không sống một vai nào cả — trừ vai cô Kim-Chung ở nửa phim sau và cô Kim-Xuân ở toàn phim. Kết quả là nhà đạo diễn và ông Trần-quang-Tứ, hai người đưa cuốn phim xuống dốc...

Nhà đạo diễn tập diễn viên, mới tập có một nửa, đã cho là... được rồi ! Còn diễn viên ? Diễn viên thi mới tập, mới sống được một phần, đã cho là.... được rồi ! Cái việc sống này thiệt là phúc tạp. Sống quá vui nhân vật một chút thì thành kịch ; sống lố một chút nữa thì thành tuồng ; mà sống chưa đủ thì thành ra sống..... sướng. Cái lối sống cầu thả ấy gây ra bao nhiêu tai hại — nếu có thể nói thế.

Đây. Diễn viên nói trước khi phải phải nói, làm cử chỉ trước khi phải làm cử chỉ : trong một cuộc đối thoại, diễn viên cứ như là chọc cho người

(xem tiếp trang 42)

ĐỜI MỚI số 104

MÀN ảnh Sài-gòn vừa chứng kiến thêm một phim Việt : *Hồn Trinh Nữ*. Cuốn phim này bắt đầu quay từ tháng 10 năm nay, cũng nên sắp vào loạt phim thứ nhất — những phim thí nghiệm — để chúng ta không nỡ đòi hỏi mấy trong sự phê phán.

*Hồn trinh nữ* ra mắt báo giới, ông Vũ đình Mai, nhà sản xuất có nói đại khái rằng « Đây là một cuộc thử máy móc của nhóm Hợp lực, chứ chưa dám nói đến chữ nghệ thuật trong cuốn phim đầu tay này ! » Chúng tôi cũng mong rằng đó là những lời chân thật hơn là khiêm tốn, vì nhóm Hợp lực có ý thức tự biết mình như vậy thì các phim của nhóm thực hiện về sau này sẽ biết đi hợp đường lối của điện ảnh, về cả hai phần kỹ thuật và nghệ thuật.

**N**HÂN xét chung, một cuốn phim ít nhất cũng phải có đủ những điều kiện tối thiểu về cả hai mặt nội dung và hình thức. Nội dung là điều quan trọng nhất, nhưng đồng thời chưa đựng tinh thần câu chuyện cần thiết có đủ kỹ thuật thúc đẩy thì cuốn phim mới đứng vững được.

*Hồn trinh nữ* chưa đạt được tới hai phương diện nói trên, nên chúng ta cũng đồng ý với nhóm Hợp lực mà chỉ nên xem rằng đây là một phim thí nghiệm mà thôi.

Nhưng công việc thí nghiệm này đã đưa ra trình bày công khai, thiết tưởng chúng ta cũng nên bàn đến các điều cần yếu để rút lấy kinh nghiệm cho sự thực nghiệm chung của điện ảnh Việt Nam.

#### Chuyện phim không duy nhất

**T**RƯỚC hết, chuyện phim *Hồn trinh nữ* vấp phải sự tiến hụt bắt nhất (dầu đuối không thành một mối) nên phần cản bản là kịch tính rời rạc, câu chuyện thành ra loãng. Nửa phần đầu cuốn phim kể bằng hình ảnh chuyện thầy pháp trị ma, rồi khi cả con



ĐỜI MỚI số 104

# HỒN TRINH NỮ

## một phim thí nghiệm

của HOÀNG THU ĐÔNG

Chuyện phim và đạo diễn . . . Văn Vĩ

Quay phim . . . . .

Khung Mẽ

Võ văn Nghiem

Phụ đạo diễn. . . . .

Hồ văn Đề

Âm nhạc . . . . .

Trần văn Lý

#### NHÂN VẬT

Thầy pháp . . . . . Lý Quốc Mậu

Cô Hai . . . . .

Mộng Liên

o.o...

Sản xuất : Hợp lực phim

ít khi ăn nhịp theo cử động của miệng các nhân vật. Các trò xảo thuật (truquage) ma quái công phu làm cho những khán giả dễ tinh thích được.

Diễn viên chỉ có Lý-Quốc-Mậu trong vai thầy pháp là được thôi. Nhạc đậm, cũng như hầu hết những phim V.N. trước, để lắp các chỗ hổng trong phim, hơn là để tạo không khí cho từng đoạn hay làm nổi bật hình ảnh. Phần đạo diễn nói chung đã tỏ ra dễ dãi quá.

Nhận xét tổng quát thì *Hồn trinh nữ* là một cuốn phim vô thưởng vô phạt về tinh thần, một thí nghiệm của một nhóm thanh niên yêu chuộng điện ảnh.

Chúng ta cũng nên nhìn nhận rằng dù sản phẩm đầu tay không thành công, song đã chứng tỏ một sự cố gắng của nhóm Hợp lực, với những phương tiện nhỏ hẹp trong bước đầu và làm tất cả ngay tại trong xí.

Rút kinh nghiệm của phim này cùng với nỗ lực cầu tiến, nhóm Hợp lực có thể đi xa nhiều hơn nữa với sự nhiệt thành và yêu nghề của các bạn trẻ trong ban kỷ thuật — nhất là khi phần nghệ thuật sẽ được đặc biệt chú trọng đến, như lời của nhà sản xuất đã hứa hẹn.

H. T. Đ.



— Cậu cứ ném nặc dời ly đi phái không ?

— Cậu điên tr? Lúc này tôi gần bó với cậu hơn tất cả lúc nào .

15

**Đã đến lúc cần nói trăng  
ra chưa?**

**Thề chế trung lập  
CÒN HỢP THỜI  
NỮA KHÔNG?**

HÀ VIỆT PHƯƠNG viết

**CĂN phật giải đáp ngay rằng: đối với  
hiện trạng Việt Nam thì thề chế trung lập  
NHẤT ĐỊNH KHÔNG CÒN HỢP  
THỜI nữa.**

**Vì sao vậy?**  
Trước hết là vì lý do đơn giản này:  
Điều kiện tối thiểu, không có không  
được, của một nước khi muốn đứng trung  
lập, là nước ấy phải độc lập đã.  
Thế mà, nước nhà, ở cả hai bên nhịp cầu,  
hồi đã độc lập hoàn toàn và thực sự chưa  
Nhất định là chưa.

Bên phía Việt Minh thì ngay từ hồi cuối  
năm 1945, sau khi toàn thể dân tộc đã tạo  
cho mình một cơ hội « ngàn năm một  
thuở » để tuyên bố đứng trung lập giữa  
mọi môt mâu thuẫn quốc tế rồi bối, thì vì  
lý do chánh trị mà phe lãnh đạo cuộc giải  
phóng quốc gia đã bỏ lỡ mất đợt may mắn  
hầu đó, rồi ngã hẳn về khối Nga. Thị đến  
nay, muốn hay không, V.M. cảng chẳng  
làm nào tránh được sự chi phối, càng ngày  
càng thêm chặt chẽ, của Nga-Hoa.

Còn về phía bên này thì, từ ngày phe  
tư sản quốc gia đứng lên lãnh đạo  
cuộc chống - đối lại sức tấn công của phe  
Việt Nam thân Cộng, thì vì lý do quan trọng  
và kinh tế mà cũng đã chịu sự chi phối, mới  
ngày một thăm thia, của khối Pháp-Anh  
Mỹ rồi.

Thì nói trung lập, hồi cổ khác chí nêu  
lên một chiếc bánh vẽ cho đỡ cơn thèm?

Mà giả dụ ở phía bên này, quả thực  
là Pháp, vì muốn rút binh về phòng thủ  
châu Âu, nên « cúng » muôn trung lập hoà  
vấn đề Việt Nam cho Mỹ khỏi len vào  
nội bộ « Liên Hiệp Pháp hiện thời » đi  
nữa, thì vẫn còn phía bên kia.

Bên kia, ngọn sóng Cách Mạng nồng  
đàn của Trung Cộng đang lên như nước  
võ bờ thì sức mạnh nào cản nổi đà tham  
vọng giải phóng ấy? Gương lịch sử còn  
sờ sờ ra đó: dân Việt vào buổi đầu thế kỷ  
X, có muốn đấu làm nô lệ Trung Quốc,  
ấy thế mà trước sức phát triển phi thường  
của kinh tế nhà Thịnh Đuông, cũng phải  
biết mình thành chư hầu, đe cho nước nhà  
hứa ra một thứ Đô hộ phủ, dần dần tan  
rã thành Thập nhị sứ quân, nghĩa là lâm  
vào vòng phản tán.

Thì nói trung lập, hồi trung lập làm sao  
cho được chứ?

Bởi vậy cho nên, với hiện tình xú sô mà  
nếu chuyện trung lập lên thì có khác chí ru  
ngủ thiền hả ở giữa một căn nhà đang phát  
hỏa?

Nhất định là không xuôi tai.

Đè,

#### KẾT LUẬN

phải cương quyết nhận định rằng:

Thời cơ Trung lập hóa Việt Nam đã  
qua nhangs từ lâu mất rồi. Muôn ván hồi  
thời cơ đó thì trước hết phải tạo cho cái  
thể « độc lập hóa » đất nước đi đâu.

KÝ SAU :

**Liên lập, Độc lập, Trung lập**

**ĐỌC SÁCH**

# LỜI MỘT HÒA BÌNH

*Histoire d'une paix manquée*

**ĐỨC HIỆU**

**N**GHE nói ông Sainteny mới xuất  
bản một cuốn sách, sau 7 năm im lặng,  
chúng ta mong mỏi muốn đọc, định  
nhìn chắc có nhiều sự lạ hơn cuốn  
sách của ông Philippe Devillers. (*Histoire du Vietnam*) Té ra sách của ông  
Sainteny chỉ là một thiên ký ức về  
nhiệm vụ của ông đã làm trọn ở xứ  
này. Thế thôi, chứ chẳng có bình luận  
chi cả, hay là chỉ bình luận dè đặt  
qua loa hinh như không muốn dung  
chạm tới ai cả.

Phần nửa đầu cuốn sách ông kể lại  
những công việc của ông ở Côn Minh  
sau ngày Nhựt đảo chánh 9 Mars 1945.  
Còn nửa sau, ông thuật lại cuộc phiêu  
lưu của ông: nhảy dù xuống Bắc Việt  
sau ngày đầu hàng, đêm 3 tác lưỡi mà  
xông pha trong thời cuộc cho đến  
ngày ký Hiệp ước mồng 6 tháng ba  
với chánh phủ Hồ chí Minh.

Ngày ông liều nhảy dù xuống trường  
bay Gia Lâm là 23 Aout 1945. Ông được

quân Nhựt đưa về khách sạn Métropole  
ở Hanoi, rồi ít ngày ông được đưa  
vào an nghỉ ở Phủ Toàn Quyền cũ, và  
cách ít lâu ông bị quân Tàu mời ra  
ngoài. Long đong khi vận động với  
nhà cầm quyền bản xứ, khi vận động  
ở bộ Tư lệnh Trung Hoa, khi phải  
cần tới phái bộ Mỹ. Hơn một tháng  
tròi, sau ngày 23 septembre ông nhờ  
cô Saigon mới được quyền ăn nói.

Khi đó, ông được công khai ủy  
nhiệm thay mặt nước Pháp ở phía bắc  
về tuyến 16. Rồi lặn lội giữa tinh  
lính rồi beng dò, ông cố công cùng  
sức thương thuyết điều đình, mong  
sao cho vira tránh được cuộc đổ máu  
mà ông thấy khó tránh, lại vira trọn  
được nhiệm vụ của ông đối với nước  
ông.

Ngày 6 Mars 1946, Hiệp ước ký xong,  
ông thở ra sung sướng rằng đã tránh  
được cuộc binh đao, lại đắp được  
một nền tảng cho hai bên cùng xây  
dựng để sống chung một cuộc đời thản  
ái và thành thật. Hiệp ước ký xong,  
ông lại lo tính xêp đẹp bao nhiêu  
những sự khó khăn ngắn trớ, đe Đại  
tướng Leclerc đem sư đoàn thiết giáp  
từ Hải phòng lên Hanoi. Thế là sự  
thắng lợi lớn lao và may mắn vô chừng  
đã thâu được, ông lấy làm mãn nguyện  
rằng nhiệm vụ ông đã hoàn toàn trọn  
vẹn. Có thể rằng ông thành thật, bởi  
vì ông đã sống gần 7 tháng tháng trời

giữa phong ba bão táp, ông đã thấy  
nhiều chữ không phải như những ái  
ở xa tưởng dễ làm lầm mà rêu rao lên  
rằng bị ông đặt trước một sự đã rồi...

Kế đó, ông thuật lại sơ qua mà thôi  
- những việc quan trọng xảy ra sau  
khi ông làm tròn nhiệm vụ: Cuộc  
kiến diện long trọng ngày 24 Mars ở  
Vịnh Hạ Long, Hội Nghị Dalat ngày  
18 Avril, Hội Nghị Fontainebleau  
ngày 6 Juillet, và những sự lộn xộn  
trong tháng Aout do sự thất bại của  
hai Hội Nghị mà ra.

Ông nói qua đến Thỏa Hiệp án ngày  
14 septembre, nhắc sơ đến việc xung  
đột ở Hải phòng tranh chấp về  
quan thuế, rồi ngày 20 Novembre đỗ  
máu ở Hải phòng và ngày 19 Décembre,  
chiến tranh bùng nổ ở Hanoi. Thế là  
chấm câu hết, ông không  
nói chi nữa.

Ta vẫn tưởng sách của ông sẽ cho  
ta biết rõ ràng và có bằng chứng  
những hành động của những ai đã  
phá hoại Hội Nghị Dalat và Hội Nghị  
Fontainebleau, của những ai đã làm  
cho sanh ra đỗ máu ở Hải phòng, đe  
cho đến nỗi tiêu tan cuộc hòa bình  
mà ông đã khó nhọc dựng nên, đem  
tới một cuộc tương tàn phá hại dai  
đẳng trong 8 năm tới bây giờ cũng  
vẫn bí lối ra.

Sách của ông không tố cáo những  
trách nhiệm nào, không bênh vực  
một ý tưởng nào

Sách của ông chỉ  
là một thiên ký sự riêng của ông mà  
thôi. Sách của ông Sainteny không có  
lá, nhưng cũng phải nhận rằng có vài  
đoạn có thể dùng làm bằng chứng  
cho lịch sử.

1.— Ông cho rằng thỏa Hiệp án  
ngày 14 September 1946 là một thỏa  
Hiệp bần cùng (ce pauvre modus vi-  
ven di), làm vội vàng trong phòng  
giấy ông đe cho có, còn hơn là không  
có gì.

2.— Vụ đổ máu ở Hải phòng đã

3.— Ngày 12 Décembre 1946, khi  
từ Paris trở về Hà Nội, thi Đại tướng  
Morlière giao cho ông công việc Uỷ  
viên phủ và chủ trọng lo về quân sự.  
Buộc tội cho Đại tướng Morlière  
không phòng bị, là nói sai.— B.H.

ĐỜI MỚI số 104



# ĐI BẮC VỀ NAM

RÀ BẮC, cũng như bao nhiêu  
người ra Bắc, rồi về Nam, đi mày về  
gió, là việc thông thường. Đối với tôi  
ra Bắc là cả một sự hoài bão, bởi vì  
trong hai năm qua, mấy lần định đi,  
rồi không đi, làm cho tôi cảm thấy  
minh có cái gì thiếu sót.

Đất Bắc, nhất là Hanoi, hầu như có  
duyên dáng, có sự hấp dẫn con người  
yêu chuộng văn nghệ. Không phải vì  
câu « Bắc Việt là xứ ngàn năm văn  
vật » mà tôi có định kiến. Nhưng, tôi  
thấy phải thú nhận rằng ở đó có cái  
hương vị văn hóa hơn ở Nam, nhất  
là ở đó thành Saigon Cholon, một  
thường khầu ở ạt, nặc mùi « hương  
thị vật chất ».

Ra Bắc để nghe, để thấy. Nghe những  
tiếng nói dịu dàng, nghe những lời  
suy luận thâm thẳm, mờ mờ, và cũng  
lầm khi xác đáng; nghe những câu  
than thở của anh chị em cần lao, bị  
nạn chiến tranh xô đẩy, ở đó về đây,  
về đây đi đó! Thấy những cảnh hoa  
tươi đẹp của mùa xuân êm ái, thấy  
cầu Long Biên dài mà hẹp, con sông  
Hồng Hà cạn đó sâu dày, thấy cảnh  
đồng với những mảnh diền manh, có  
dãy núi chặn phía sau, và ở phía sau  
núi có lẽ có một xã hội khác vừa ác  
nghiệt vừa đạo đức. Tôi còn thấy mấy  
chi, mấy cô gái gánh nặng oằn vai từ xa  
xa trong xóm tiến ra đại lộ.

Tôi muốn thấy cái gì có dáng điệu  
Việt nam, cái gì làm cho tôi nhớ gốc  
gác dân tộc. Tôi muốn nghe câu hát  
Việt, đồng nói Việt, đặc biệt Việt.

Cái thấy và cái nghe, mặc dầu là  
thuộc bốn phận con người viết báo  
của tôi, nó còn là một nhu cầu mà mối  
tình yêu nước không xa lánh được.

Trong lúc này hồn nào cả, tôi  
muốn thấy và nghe cái gì của đất Bắc  
lắm. Hầu như mỗi linh cảm khiên tôi  
sợ có ngày gần đây tôi sẽ bị đặt trong  
tình cảnh bà vong phu, sẽ ngồi trong  
Nam hướng về đất Bắc, nhớ nhớ  
thương thương, hồi hòi như kẻ thất  
tinh. Tôi ước rằng cảnh ấy không  
xảy ra, mà sao tôi cũng lo sợ nó  
xảy ra!

Sau khi tôi chỉ vào anh chị em buôn  
bung bán gánh di từ trong thôn quê  
ra chợ mà bảo rằng đó cũng là phản  
ánh văn hóa của ta.

Bạn hãy tưởng tượng sự sung sướng  
của con người văn nghệ ham nghe  
như tôi, được một câu tiếp lời như  
thế này:

— Cây đòn gánh, cái thúng, chiếc

khăn bị đầu vốn không phải là văn  
hóa, mà chính cách chế ra cái đòn  
gánh cái thúng, các gánh hàng, cách  
đội thúng, cách bịt khăn, đó là thuộc  
văn hóa của ta, đều là của ta, cho  
nên ta thích.

Tôi càng sung sướng hơn khi nghe  
những anh em thanh niên đặt vấn đề  
này, vấn đề nợ, tỏ ra minh rất quan  
tâm đến vận nước. Có người đặt cả  
vấn đề « tbái độ văn nghệ sĩ trước  
thời cuộc ». Tôi muốn nói lắm, nói  
cho cẩn kẽ, nói cho hết lời với  
những anh em đã tưởng đến tôi, coi  
tôi như người bạn lâu năm, mặc dầu  
là không quen biết nhiều với tôi,  
nhưng tôi còn chưa nói được.

Bạn thử đặt mình vào địa vị một anh  
viết báo, báo tuần trong Nam được  
một số học giả Bắc Hà ân cần gạn hỏi,  
hỏi qua các vấn đề, có cả vấn đề

**TRẦN VĂN ÂN** viết

« nhân bản ». Bạn sẽ nhận ra sự vui  
mừng của anh viết báo. Vốn không  
phải là nhà triết học, tôi chỉ thừa qua  
rằng: « thằng tôi có ý muốn tụ họp  
nhân tài bốn phương trời Việt, để làm  
một việc gì lưu lại thế hệ sau ».

Cái thế hệ sau mà ta nghĩ đến sẽ lấy  
gốc ở ta ngày nay, thi ngày nay ta có  
sứ mạng đặt nền móng cho ngày mai.

Ngày mai phải là những ngày sáng  
lạn, tươi đẹp cho cả loài người, cho  
cả dân tộc Việt Nam. Ngày mai phải  
là ngày mà thằng người này nở đầy  
đủ, và điều hòa, thằng người được  
coi như là cứu cánh.

Lúc tôi viếng Trại, trẻ em đang học, học  
như thuở xưa, Cảnh  
đay trẻ mồ côi bắt tôi nhớ những ngày  
ở trại giam Bà Rá, lúc tôi làm ông  
giáo viên, cách đây trên 10 năm. Tôi  
không ngăn ngại xin mang về vài tập  
vở của trẻ, đe khoe với những đứa con  
nít sống đầy đủ, về mặt tinh phu  
mẫu tử cũng như mặt ăn ở.

Một tuần lễ qua, một tuần « nghe và  
thấy », rồi tôi phải về Nam. Lia cảnh  
trời mát mẻ, tôi trở về với cảnh nóng  
nực, cảnh « chạy đua với kim đồng  
hồ » để sống cảnh « lèn khuôn bão,  
xuống khuôn bão »; cũng như các

anh thợ sáp chử, sáp rồi, máy chạy  
xong, phả ra làm cái mới bởi bao  
nhiều chử cũ, cứ như thế mỗi ngày,  
Nhưng mỗi tuần tờ báo phải mới và  
khác hơn trước, chẳng khác nào lịch  
sử chạy vòng quanh tròn nóc thấy  
giống nhau chờ không bao giờ như  
nhau.

**TRẦN VĂN ÂN**

Nam không thể thiếu Bắc, và Bắc rất  
cần có Nam. Không thể nào phân tách  
Bắc ra khỏi Nam mà nước Việt Nam  
còn tồn tại được.

Trong những ngày ở Bắc, với tiết  
trời mát lạnh, tôi cảm thấy người  
tôi nhẹ đi nhiều, cả về hai phương  
diện xác thể và tinh thần. Tôi được  
viếng một số « pháo đài » trí thức;  
pháo đài nào cũng có những viên  
tham mưu dũng d้าน. Đêm về năm  
ngày, ước sao trước sự bức bách của  
thời cuộc, các pháo đài ấy sẽ gộp lại  
thành một pháo đài lớn.

Một đài khi được nghe tiếng nói  
của thường dân, tôi nhận ra có điều  
khác hơn trong Nam, là dân chúng  
không ước vọng mà cũng  
không thích Họ mong  
được sống yên, làm ăn khỏi bị khó  
dễ. Họ không quan thiết đến thời  
cuộc. Họ cần cù lo cho đời sống.

Đè khi về Nam khỏi phải đi không  
về rồi, tôi có đi viếng trại giam Thanh  
Liệt. Ở đó, tôi được đọc những câu  
kêu gọi mua vé Tân Xuân của anh chị  
em trong trại, những câu êm đềm bộc  
lộ tinh thần sống chung và lòng yêu  
chuộng ngày xuân như là :

*Một năm Xuân nở mấy lắn,  
Bạn ơi! mua vé Tân Xuân kéo hoài.*

*Hãy mua vé Tân Xuân,  
Góp gán vui khỏe góp phần sống chung.*

Điều làm tôi cảm động hơn hết là  
số trẻ em bị nạn chiến tranh,

Lúc

như

Cảnh

đay

trại

giam

Bà

Rá,

lúc

tôi

là

ông

giáo

vien

cách

đay

trên

10

# «ÔNG HOÀNG» cỦA LÒNG TÔI

NHỮNG điều kiện để trở thành ông Hoàng :

- 1) Ham thè dục và chưa hề bị bệnh phong tinh.
- 2) Có một trình độ học thức khá khai, để có thể mau lẹ, dễ dàng thâu nhận dở, hay.
- 3) Biết yêu cái đẹp và giàu tình cảm.
- 4) Lớn hơn độ 10, 15 tuổi.

Trên đây là những ý kiến, và quan niệm về người chồng lý tưởng của một nữ độc giả ở Marseille gửi về, thư đề ngày 19-2-54

Và để cuộc điều tra về tâm lý và quan niệm hôn nhân của các thành phần phụ nữ các đô thành thêm phần rộng lớn, chúng tôi không quên đăng lên đây. Và những điều kiện tổng quát này muốn cho nó khích triết hơn nên tôi tìm gặp một bạn gái đã từng xuất dương, đi đây đi đó nhiều, để cho chị ta xem bức thư và đặt thành vấn đề thảo luận.

\*\*\*

Tôi đọc qua bức thư của cô này và những ý kiến trên đây cũng đủ tỏ cô ta là một người biết nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thực tế, đây này anh đọc đoạn cô ta viết : «...Vừa phải làm việc để tự muốn sống, vừa phải chăm chú vào sự học hành, thì còn gì đâu mà mơ tưởng đến những chuyện viền vông...» phải, một du học sinh cố gắng giữ được bản ngã của mình, cố tranh đấu để khỏi «bật gốc» như những kẻ khác mong muốn lẩn tránh được ra xứ ngoài để cầu hưởng thụ, cô ta đã không «viền vông» cả trong quan niệm chồng con nữa.

Ham thè dục và chưa hề bị bệnh phong tinh.

Một ý kiến rất mới mẻ, tiêu biểu cho phụ nữ «MỚI». Phải, sang xứ người để học những cái mới, những cái hay, lọc bỏ những cái cũ quá cũ nè, tránh những cái nhố nhăng không hợp với phong độ của tính chất phụ nữ Việt.

Chọn một người chồng ham thè dục



Người chồng lý tưởng  
của bạn gái Đô thành 1954

Điều tra—phóng sự của MINH ĐĂNG KHÁNH

cách để tỏ điểm thêm cho đời sống, cho hạnh phúc thêm thi vị, cũng như món ăn ngon, khéo có đồ gia giảm. Không có gì chán cho bằng một ông tít mũi, ăn cà cuống cũng có khen ngon. Và giàu tình cảm tự trung ở cản bản của một người đam tính, hiền hậu.

Cô này cũng khôn «lỗi» lắm.

Và ý kiến cuối cùng của cô ta :

— *Lớn hơn độ 10,15 tuổi...* thôi, điểm này thì miễn bàn vì vô hình chung cô ta cũng đồng quan niệm với các cô Hương, Liên nào đó trong bài phóng sự điều tra của anh tuần trước về «chồng già». Phải hơn 10 hoặc 15 tuổi nghĩa chồng lớn hơn vợ chứ gì? Cô này cũng khôn lắm. «Chồng già vợ trẻ là tiên» mà. Vả lại đúng như cô Liên đã nói : «Lớp người đứng tuổi cũng ví như trái cây đã đến độ chín, ăn sẽ : ngọt, ngọt, chứ không : rong, chát, cứng, như những quả đi xanh.»

Nhưng tôi thấy cô ta còn thiếu nhận xét một điều là vấn đề đạo đức của CON NGƯỜI là cản bản, và phải thành thật đã thông tu trưởng với nhau, để cùng nhau hiểu tình tinh, biết nét hay tinh giỏ của nhau. Chứ không chỉ huênh hoang khoe tốt, khoe đẹp rồi đến khi biết rõ chân tơ kẽ tóc thì thật là đã quá muộn rồi.

Có phải không nào?....

## Khăn đèn Suối đời

*Khăn đèn suối đời* «Nguyễn văn Búp» vẫn còn làm tại số 616 đường Lê văn Duyệt chi ngánh nhà may Minh Tân số 13f, Richaud nối dài

Giá : Khăn Bùng 200đ.

Khăn nhiều 120đ.

Thơ và ngàn phiêu đề :

NGUYỄN THỊ SEN

616 Avenue Lê văn Duyệt

Gia Định

Mua sỉ có huê hồng



II

BẢN đọc có thể cho rằng tôi muốn bênh vực một cách đầy hy vọng về yếu điểm của con người cho tình xáu của họ thành những đức tính. Không phải thế đâu ! Nếu chúng ta cố gắng sửa chữa để làm này nở một tâm hồn, như thế, chúng ta sẽ mất hết màu sắc và sự tiến triển tự nhiên đi. Không gì buồn chán

bằng theo một cuộc sống mà chỉ chọn lấy mặt đẹp của đức tính. Tôi không đòi hỏi một xã hội đứng vững phải là toàn thiện toàn mỹ, nhưng tôi tự hỏi có ích lợi gì nếu đứng vững trong những điều kiện ấy. Một xã hội có thể chức về tất thảy mọi phương tiện nhưng đừng quá theo đường ngay nắp thẳng.

Tôi nghĩ rằng loài kiến là tạo vật hoàn toàn nhất trên quả đất. Đời sống hoàn toàn xã hội của loài kiến giúp chúng tồn tại mãi mãi. Đời sống loài kiến khắc khổ, lanh manh, cần kiệm. Đó là những sinh vật sống có tự hợp và riêng từng cá nhân thì có kỷ luật, chính con người đã thiếu đức tính ấy. Loài kiến không ngại việc làm công mỗi ngày 14 giờ. Loài kiến có ý thức nhiệm vụ mà có lẽ không có ý thức quyền lợi. Loài kiến có đức tính kiên nhẫn, thứ tự, lễ độ, can đảm và nỗi bất nhất là đức tính kỷ luật.

Jules César si tình Cléopâtre quên cả nước. Hoàng đế David vừa tàn bạo vừa quảng đại, theo tôn giáo rồi nghịch đạo, thờ Chúa rồi phạm tội với Chúa, viết ra những thánh thi hối cải, trả lại thờ Chúa. Hoàng đế Salomon có tiếng khôn ngoan cũng chẳng làm gì được cho con mình... Không Tù cho khách biết là không ở nhà, nhưng lúc khách vừa bước ra cửa lại hát lên để cho khách biết là ông vẫn còn ở nhà.

Đức chúa Jésus chảy nước mắt ở làng Gethsémanie khi bị đóng đinh lên thập ác.... Milton không thỏa thuận với vợ, 70 tuổi còn đẻ đơn xin ly dị vợ... Goethe đến nhà thờ với vợ và con dâ 19 tuổi để làm lễ cưới vợ một lần nữa. Còn nữa : Jonathan Swift và Stella... Ibsen và Emilie Bardach... và còn nữa... Hắn những người này có lý về phần họ chứ?

Có phải rằng lòng ham muốn đã vượt lý trí để điều khiển thế giới không ? Những người trên đây trả nên dễ thương và nhân đạo, có phải là họ thiếu lý trí không ?

Những sách viết về tiểu sử danh nhân Trung Hoa đã không hay, có lúc lại lầm lẫn nữa, vì nhà viết sử chỉ muốn mô tả tò mò của họ là những nhân vật dị kỳ và hoàn toàn đạo đức. Đồng bào tôi trách tôi về cuốn sách tôi viết về nước Trung Hoa thiên mặt nhện bẩn quá vì đã diễn tả cả yếu điểm ngang ngang với cả sức mạnh của dân tộc Trung Hoa. Họ (có thể là những người làm nghề cao giầy) tưởng rằng nếu như tôi phác họa nước Trung Hoa như một thiên đường, ở đây chỉ có những vị thánh ở, sống một cách thái bình và đầy đủ lý trí thì cuốn sách có thể tuyên truyền một cách hiệu quả cho Tò Quốc hơn.

Thật các ông «cao giầy» đó, đàn đòn không có giải hạn nào mà nói nữa. Cái hay nhất của người viết tiểu sử vĩ nhân là biết đưa ra cái khía cạnh nhân bản của tò mò

cũng tương tự như cuộc đời của chúng ta.

Có một tâm hồn lành mạnh, chúng ta nên đem người Anh ra làm ví dụ. Luân lý của họ không hay nhưng họ có những giây «áng ten» tốt để cảm biết việc nguy hiểm và tìm cách che chở cho đời sống của họ. Sức mạnh của đế

mẫu ra để đoạt được, họ chỉ muốn giữ lại cái hình thức.

Những ý niệm về bình đẳng, tự do bị mất dần cái nội dung xác thật sâu rộng của nó. Dân chủ chỉ còn trở lại cái vỏ, và bản tuyên ngôn Nhân quyền huy hoàng kia xét lại cho kỹ cũng chỉ dám công nhận sự bình đẳng về những quyền lợi trứu tượng của những con người trứu tượng, để khỏi động chạm đến những quyền lợi thiết thực của từng lớp người đang thực sự nắm quyền thống trị.

— Nếu đạo lý của J. Christ đã thừa nhận cho con người cái quyền bình đẳng tinh thần : mọi linh hồn đều bình đẳng trước Chúa, thì cuộc cách mạng tư sản đã dừng lại sau khi công bố một nền bình đẳng

hình thức : bình đẳng của những con người trứu

tượng giữa trật tự xã hội tư sản

Bình đẳng đã bị gò ép như vậy, tự do sao cho khỏi sứt mẻ ? Đáng lẽ tự do của mỗi người tỏa rộng ra chan hòa với tự do của đám đông để tạo nên một đời sống xã hội cởi mở, tươi vui phong phú, mà trong đó từng cá nhân thực hiện được một nhân cách cho toàn vẹn, thi chúng ta lại thấy tự do của cá nhân người này giới hạn tự do «thiêng liêng» của cá nhân những kẻ khác, và ngược lại...

Phải chăng ta đang sống giữa một trại nuôi chim ? Hắng hắc sa số chim, mỗi con đặc chiếm một lồng. Tha hồ mà tự do bay nhảy, làm tròn làm đứt... trong ấy ! Nhiều con chim vẫn còn lìu lo hồn nhiên trong những cái lồng huy hoàng, nhưng dù có được sơn thiếp vàng son đi nữa những cái lồng cũng chỉ để giam cầm.

— Từ do hình thức đã tạo chúng ta thành những cá nhân riêng rẽ tách rời, với những quyền lợi đối chọi. Đời sống chung trong xã hội Nền nhặt rau hè tiếng Việt phải là một hiph điệu càn đối.

Chứng cứ : Thứ tiếng Cân đối đó đã bắt buộc người soạn sách học tiếng

có cái gì khác là cái gча, Meror là mẹ ; ông bà e o' ; v.v...», hồn ấy bị cột với cơ bắp buộc người học phải đọc theo luôn luôn muốn giữ chiều ê a của nhà Nho. Có thể mới dễ mồi biết rằng cái mồi

vậy thì, cân đối đã là một định luật hiph điệu tiếng Việt.

Mà, đến giây phút này thi toàn dân Việt có thể tự hào là đã đạt được ý độ cản đối trong tiếng nói, câu ca ủa mình rồi.

(Xem tiếp trang 39)

# SỐNG ĐỜI VÀNG ĐÁNG YÊU

## CÓ MỘT TÂM HỒI của LÂM NGŨ ĐƯỜNG

được thái độ của nướu trung thành của họ hoàng Elisabet cảm đ họ cũng tìm ra để đương công trạng k

Mỗi thời kỳ, nước kê dịch phải đương đ lại đúng lúc, đúng th mà chỉ nhờ đến giây

Dân Anh có nước

hưởng sướng mù ở Lu

Nếu người Anh n

người Trung Hoa

Người ta nói rằng nh

học, đầy thơ mộng và

buồn chán, giận dữ,

nhân tình xa nhau viế

khúc » hay lúc từ gi

Các nhà thông thái ki

diễn văn, khi họ chưa

bụng » đã sẵn sàng

Ý kiến đã sắp xếp

thể là chắc chắn. Tất

học, nếu khi các nh

tính cách cảm xúc

người Trung Hoa k

về khoa học cá

rung cảm đến chừng

chăm sóc vào cái xu

mục rung cảm của bả

Tùng cá nhân, coi

vết, nhưng sống tùng

của loài thú với nh

với chúng loạn thán

Biết được cái mồi

cay ghét đáng bợn

của chúng ta đã lôi ch

của thế giới.

Tâm hồn khôn nghe

võ lòng phải theo lối lục bát mà

hợp với một con quái

iết ra những câu :

«Pe ro» tiếng gọi

có cái gì khác là cái gча, Meror là mẹ ; ông bà e o' ; v.v...»

, hồn ấy bị cột với cơ bắp

người học phải đọc theo

luôn luôn muốn giữ chiều ê a

của nhà Nho. Có thể mới dễ

mồi biết rằng cái mồi

vậy thì, cân đối đã là một định luật

hiph điệu tiếng Việt.

Mà, đến giây phút này thi toàn dân

Việt có thể tự hào là đã đạt được

ý độ cản đối trong tiếng nói, câu ca

ủa mình rồi.

# «ÔNG HOÀ CỦA LÒNG

NHỮNG điều kiện để trở thành Ông Hoàng :

1) Ham thè dục và chưa hề bị bệnh phong tinh.

2) Có một trình độ học thức khá khai, để có thể mau lẹ, dễ dàng thâu nhận dở, hay.

3) Biết yêu cái đẹp và giàu tình cảm.

4) Lớn hơn độ 10, 15 tuổi.

Trên đây là những ý kiến, và quan niệm về người chồng lý tưởng của một nữ độc giả ở Marseille gửi về, thư đề ngày 19-2-54

Và để cuộc điều tra về tâm lý và quan niệm hồn nhân của các thành phần phụ nữ các đô thành thêm phần rộng lớn, chúng tôi không quên đăng lên đây. Và những điều kiện tổng quát này muốn cho nó khúc triết hơn nên tôi tìm gặp một bạn gái đã từng xuất dương, đi đây đi đó nhiều, để cho chị ta xem bức thư và đặt thành vấn đề thảo luận.

\*\*\*

Tôi đọc qua bức thư của cô này và những ý kiến trên đây cũng đủ tố cô ta là một người biết nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thực tế, đây này anh đọc đoạn cô ta viết : «...Vì sao phải làm việc để tự muôn sống, vì sao phải chăm chú vào sự học hành, thì còn gì giữ đâu mà mơ trường đến những chuyện viễn vông...» phải, một du học sinh cố gắng giữ được bản ngã của mình, cố tranh đấu để khỏi «bật gốc» như những kẻ khác mong muốn lẩn tránh được ra xứ ngoài để cầu hưởng thụ, cô ta đã không «viễn vông» cả trong quan niệm chồng con nữa.

— Ham thè dục và chưa hề bị bệnh phong tinh.

Một ý kiến rất mèo mỉa, tiêu biếu cho phụ nữ «MỚI». Phải, sang xứ người để học những cái mới, những cái hay, lọc bỏ những cái cũ quá cũ nè, tránh những cái nhố nhăng không hợp với phong độ của tinh chất phụ nữ Việt.

Chọn một người chồng ham thè dục



## TIẾNG VIỆT ĐÁNG YÊU

Mấy phong trào chỉnh đốn tiếng Việt, từ nửa đầu thế kỷ XX

KHOẢNG đầu thế kỷ, vì kỹ thuật ấn loát và các cơ quan văn hóa tập trung cả ở Nam phần (kể từ ngày non sông nghiêng ngửa) nên sách báo, viết theo «tiếng miền Nam đất Việt» đã tràn lan ra Trung, Bắc, với *Tư vị Trương Vinh Ký* cũng như với các thứ truyện kiêm hiệp Tầu được dịch ra tiếng ta (từ *Tây du* đến *Tây hồn chí*).

Dĩ nhiên là giọng nói nhẹ nhẹ, «nghe lúc nào cũng như hát lên ấy», đã ăn sâu vào cõi lòng đồng bào toàn quốc, để cùng cổ địa vị, gần như độc tôn, của tiếng miền Nam, do các thày thông ngôn Sè goòng đem truyền bá đi khắp nước: đó là cuộc thống nhất đầu tiên của tiếng Việt.

Thế rồi vào khoảng 1910-25 thi đến lượt ảnh hưởng trả lại của tiếng miền Bắc, với báo chí, sách truyện của các nhóm *Bằng cõi tùng bao*, *Bằng đương tạp chí*, *Tân đà thư điểm*, *Nam phong tạp chí* và nhất là «nhóm» *Bằng kinh nghĩa thực*, thi phong trào phô biến và thông nhất ngôn ngữ đã tiến vượt bậc, khiến cho tiếng Việt đã có cơ dùng làm một thứ khi cụ truyền bá nỗi tư tưởng mới.

Từ 1925 đến 1934 thì đã phát triển đột ngột của hoạt động chính trị giải phóng dân tộc đã mở lối thoát cho phong trào thống nhất xã hội, và do đó phong trào thống nhất ngôn ngữ được tăng cường triệt để và tập trung vào mấy xu hướng:

### I.— Xu hướng cách mạng

rập ranh chuyên hóa hẳn cả đến cơ cấu của tiếng Việt đi: đặt câu cộc lốc; đảo lộn vị trí từ ngữ; hành văn theo văn phạm Hy lạp La mã; tạo từ ngữ mới; mong thực hiện một cuộc chỉnh đốn văn phong sâu rộng để dùng ngôn ngữ mà thay đổi cả đến nền nếp (phong thái) sinh hoạt của nhân dân đi.

Đại diện cho xu hướng này là nhóm «*Bằng Tây*» ở Bắc, do Hoàng Tích Chu lãnh đạo.

Song, không thành công vì, trừ một thiểu số thị dân trí thức sống ănhnhịp với diệu sinh hoạt «cộc lốc, đảo lộn» của nền kinh tế kỹ nghệ ra, thì đại đa số nhân dân Việt, còn sống đời luồng đất trâu cày nên không hòa minh được nồi vào cái thứ cơ cấu gàn như máy móc của «tiếng nói» Hoàng Tích Chu ».

Kết cục nhóm *Bằng Tây* rồi cũng chỉ lưu lại chút ít dư hương nhạt nhẽo ở trong phong trào thơ mới sắp khơi ra sau đó ít lâu để tới 19-XII-1945 lại bị «lục bát hóa» đi nghĩa là lại được trở về nền nếp cũ: tiếng nói cố hữu của đồng nội Việt Nam, kết tinh vào loại ca dao.

### II.— Xu hướng Dung Hòa

chú trọng kế tục công cuộc chỉnh đốn ngôn ngữ của mấy nhóm *Nam Phong*, *Ấu Tây Tư Tưởng* trước đây rồi tìm cách sửa chữa, già giảm, và viu sao cho tiếng Việt thêm gọn, thêm giàu, thêm sáng ra để đủ phô diễn tư tưởng và sự việc của một giai đoạn bắc cầu (từ khoảng 1929-30).

Đại diện cho xu hướng này là nhóm *Phụ Nữ Tân Văn*, ở Nam, do Phan Khôi hướng dẫn.

Phong trào Dung hòa này đã rầm rộ một thời (1929-31) và thu được cả ngôn ngữ về một mối: toàn thể các lớp thi dân đều rung cảm nỗi với tiếng nói của *Mảnh trăng thu*.

Kết cục là nhóm *Phụ nữ Tân Văn* đã cùng những bạn đường chí nguyện hay vô ý thức của mình (là nhóm *Tiểu thuyết thư bầy* và phái *Lê văn Trương* cùng đồng hội) xâm nhập tâm tư toàn quốc bằng thứ tiếng Việt, tuy phát màu sắc cải cách về hình thức nhiều hơn về nội dung, song cũng vẫn có



TRANH KHÔNG LỜI

công là thống nhất và chỉnh đốn được phần nào Tiếng Việt.

**III.— Xu hướng Cải cách**  
chủ trương «đoạn tuyệt» hẳn với tiếng nói (mà họ cho là lỏng thõng, kéo bè muống: tiếng nói kiểu *Hoàng Tăng Bi*) của nông dân, để triệt để canh tân hình thức ngôn ngữ, đi theo điệu sống của dân thành thị, đã được Âu Mỹ hóa ít nhiều, canh tân hoàn toàn về mặt tinh cảm nên có mẩy hợp ngữ đã được bốc lên như cồn (giả dụ: *uyễn chuyền*, *linh động*, *cảm thấy*, *vui vẻ trẻ trung*, «*ôi!* thời oanh liệt nay còn đâu?», «anh đi đường anh, tôi đường tôi...», «Kia đồi hạc trắng bay về hổng lai..», v.v.)

Dẫn đầu làm «vua không ngai» của phong trào này là nhóm *Tự lực văn đoàn*, sảng rực một phương trời tiêu tu sản thị thành, rồng rã từ 1932 đến 1940 — và dư ba còn rào rạt cho mãi tới giây phút này ở trong tâm khảm gai tảng lẳng lặng mặn cài cách.

Cho nên kết quả thật là lớn, về thời tiền chiến. Bình tĩnh mà xét thi phong trào cải cách tiếng Việt này đã thay đổi nỗi căm thù của một thế hệ thanh niên thị thành, rung cảm, suy luận, hành động, và nêu lên hẳn một *nếp sống* (một tác phong) đặc biệt của nhóm *Ngày Nay*, để gắp một phần khá lớn vào công cuộc thống nhất tiếng Việt.

**IV.— Xu hướng Phục Hưng**  
cùng chung mục đích bảo vệ và thống nhất tiếng Việt, nhưng vì vị trí xã hội mà chia ra ba phái :

a) *Phái công định* có bộ *Giáo khoa huk* bậc tiểu học, dùng tiếng nói pha tính, pha quê, pha Trung, Nam, Bắc, để dậy dỗ trẻ em học trò toàn quốc;

b) *Phái trí thức tư nhân* có các học giả như *Bảo duy Anh* (ở Trung), *Nguyễn văn Ngọc* (ở Bắc), các thi nhân như *Nguyễn khắc Hiếu* (ở Bắc), các giáo sư như *Lê văn Núu* (ở Trung), *Đào trọng Đủ* (ở Miền), các tiểu thuyết gia như *Hồ biều Chánh* (ở Nam), đem nặng lực tinh thần ra, hoặc sưu tầm, kê cùu hoặc sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn chương, để dựng lại ngôi lâu đài Ngôn ngữ khá đồ sộ của đất nước, làm rường cột cho nền Văn học bình dân cõi kim.

c) *Phái bình dân* có các nhà xuất bản như *Quảng Thịnh* (ở Bắc), *Tin đức thư xã*, *Xưa nay* (ở Nam) *Quan Hải Tùng Thư* (ở Trung) cũng như các cơ quan truyền đạo của các Tôn giáo, và các «gánh» xẩm, tuồng, chèo, kịch, và cải lương, các đài phát thanh rải rác khắp nước, và tình hay hữu ý,

mẫu ra để đoạt được, họ chỉ muốn giữ lại cái hình thức.

Những ý niệm về bình đẳng, tự do bị mất dần cái nội dung xác thật sâu rộng của nó. Dân chủ chỉ còn tro lại cái vỏ, và bản tuyên ngôn Nhân quyền huy hoàng kia xét lại cho kỹ cũng chỉ đậm công nhận sự bình đẳng về những quyền lợi trứu tượng của những con người trứu tượng, để khỏi động chạm đến những quyền lợi thiết thực của từng lớp người đang thực sự nắm quyền thống trị.

— Nếu đạo lý của J. Christ đã thừa nhận cho con người cái quyền bình đẳng tinh thần: mọi linh hồn đều bình đẳng trước Chúa, thì cuộc cách mạng tư sản đã dừng lại sau khi công bố một nền bình đẳng hình thức: bình đẳng của những con người trứu

tượng giữa trật tự xã hội tư sản

Bình đẳng đã bị gò ép như vậy, tự do sao cho khỏi sứt mẻ? Đáng lẽ tự do của mỗi người tỏa rộng ra chan hòa với tự do của đám đông để tạo nên một đời sống xã hội cởi mở, tươi vui phong phú, mà trong đó từng cá nhân thực hiện được một nhân cách cho toàn vẹn, thì chúng ta lại thấy tự do của cá nhân người này giới hạn tự do «thiêng liêng» của cá nhân những kẻ khác, và ngược lại...

Phải chăng ta đang sống giữa một trại nuôi chim? Hằng hà sa số chim, mỗi con độc chiếm một lồng. Tha hồ mà tự do bay nhảy, làm tròn làm đứt... trong ấy! Nhiều con chim vẫn còn liu lo hồn nhiên trong những cái lồng huy hoàng, nhưng dù có được sơn thếp vàng son đi nữa những cái lồng cũng chỉ để giam cầm.

— Tự do hình thức đã tạo chúng ta thành những cá nhân riêng rẽ tách biệt, với những quyền lợi đối chọi. Đời sống chung trong xã hội NỀN NHỊ PHƯƠNG TIẾNG VIỆT PHAI TA MỘT NHỊP DIỆU CÂN ĐỔI.

Chứng cứ: Thứ tiếng Cân đối đó đã bắt buộc người soạn sách học tiếng Pháp vỡ lòng phải theo lối lục bat mà viết ra những câu: «Pe ro tiếng gọi là cha, Mer o là mẹ; ông bà e o; v.v...», và bắt buộc người học phải đọc theo kiểu ê a của nhà Nho. Có thể mời để nhớ, để thuộc.

Vậy thì, cân đối đã là một định luật của nhịp điệu tiếng Việt.

Mà, đến giây phút này thì toàn dân đất Việt có thể tự hào là đã đạt được tới độ cân đối trong tiếng nói, câu ca của mình rồi.

(Xem tiếp trang 39)



## TÂN HÂN BẢN MỚI nhữ thách của thời đại

★ THANH LUONG ★

trong thế gian này là do con người tạo ra, thì chúng ta cũng có đủ can đảm sáng suốt để nhận rằng những tội ác hen hạ ghê tởm nhất trên mặt trái đất này cũng chỉ do con người gây nên,

Tù bao giờ và ở đâu cũng vẫn thế. Một số ít người mạnh tay có cơ thực hiện tội ác của họ là vì số lớn người có thiện chí đã đề yếu mất niềm tin ở lý tưởng tiến bộ của họ, ở con đường thực sự đấu tranh vì công lý xã hội và phẩm giá con người.

Lý tưởng sứt mẻ là nhân tâm phản tán, rồi rặc hàng ngũ, rồi thi đến lúc căm tức từng lớp người hoang mang lây lất khoanh tay đầu hàng trước những thế lực đen tối bạo tàn là chuyện không tránh được.

Nhân bản khủng hoảng, tội ác có bẽ thảng thê. Xã hội lại trôi qua những bước chênh vênh trên quang đường tao loạn.

Chán chênh lại nhân tâm...

trọng định luật tự nhiên của thò ngơi đã khuôn đúc cho bộ máy phát thanh biến hóa theo chiều của từng vĩ tuyến một (nên dân miền Bắc cực lạnh giá hay mim môi, thành thử khó đọc âm b: người Tàu nói bà, bà là pà, pò; trái lại người Nam nóng quá khó mim môi thường đọc v ra vi, p ra b: vò thành viô, Partir pour Paris thành Bartir Bour Baris, — Bắc hè nói sai đằng đầu âm thanh: s ra x, tr ra ch, gi, rra d; Trung phân sai quãng giữa: các dấu ˘, ˙, ˘, ˙, đọc ra dấu ˘, ˘, Nam hè sai đằng đuôi: ˘an ra ˘ang, ˘anh ra ˘eng), nhưng cố sức, trong khi ca, hát, giảng dạy hoặc diễn thuyết thì hiện nay các cán bộ toàn quốc đã nói

# «ÔNG HOÀ CỦA LÒNG

NHỮNG điều kiện để trở thành Ông Hoàng :

1) Ham thè dục và chưa hề bị bệnh phong tinh.

2) Có một trình độ học thức khá khai, để có thể mau lẹ, dễ dàng thâu nhận dở, hay.

3) Biết yêu cái đẹp và giàu tình cảm.

4) Lớn hơn độ 10, 15 tuổi.

Trên đây là những ý kiến, và quan niệm về người chồng lý tưởng của một nữ độc giả ở Marseille gửi về, thư đề ngày 19-2-54

Và để cuộc điều tra về tâm lý và quan niệm hòn nhân của các thành phần phụ nữ các đô thành thêm phần rộng lớn, chúng tôi không quên dâng lên đây. Và những điều kiện tổng quát này muôn cho nó khúc triết hơn nên tôi tìm gặp một bạn gái đã từng xuất dương, đi đây đi đó nhiều, để cho chị ta xem bức thư và đặt thành vấn đề thảo luận.

\*\*\*

Tôi đọc qua bức thư của cô này và những ý kiến trên đây cũng đủ tỏ cô ta là một người biết nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thực tế, đây này anh đọc đoạn cô ta viết : «...Vìра phải làn việc để tự muôn sống, vìра phải chăm chú vào sự học hành, thì còn thì giờ đâu mà mơ tưởng đến những chuyện viền vông...» phải, một du học sinh cố gắng giữ được bản ngã của mình, cố tranh đấu để khỏi «bật gốc» như những kẻ khác mong muốn lần tránh được ra xứ ngoài để cầu hưởng thụ, cô ta đã không «viền vông» cả trong quan niệm chồng con nữa.

## NU CƯỜI NƯỚC NGOÀI



TRANH KHÔNG LỜI

## TIẾNG VIỆT TỰ DO DIỄN ĐÀN

Máy phong trào chinh đón  
tiếng Việt, từ nửa đầu thế kỷ XX

KHOẢNG đầu thế kỷ, vi kỹ thuật ám loát và các cơ quan văn hóa tập trung cả ở Nam phần (kể từ ngày non sông nghiêm ngura) nêu sách báo, viết theo «tiếng miền Nam đất Việt» đã tràn lan ra Trung, Bắc, với Tư vị Trương Vinh Ký cũng như với các thứ truyền kiêm hiệp Tàu được dịch ra tiếng ta (từ Tây du đến Tây hồn chí).

Dĩ nhiên là giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, lúc nào cũng như hát lên ấy», đã ăn sâu vào cõi lòng đồng bào toàn quốc, để cũng cố địa vị, gần như độc tôn, của tiếng miền Nam, do các thày thông ngôn Sè goòng đem truyền bá đi khắp nước: đó là cuộc thống nhất đầu tiên của tiếng Việt.

Thế rồi vào khoảng 1910-25 thì đến lượt ảnh hưởng trả lại của tiếng miền Bắc, với báo chí, sách truyện của các nhóm Đăng cõi tùng báo, Đông dương tạp chí, Tân đà thư điện, Nam phong tạp chí và nhất là «nhóm» Đông kinh nghĩa thư, thi phong trào phô biến và thống nhất ngôn ngữ đã tiến vượt bậc, khiến cho tiếng Việt đã có cơ dùng làm một thứ khi cụ truyền bá nỗi tư tưởng mới.

Từ 1925 đến 1934 thì đã phát triển đột ngột của hoạt động chính trị giải phóng dân tộc đã mở lối thoát cho phong trào thống nhất xã hội, và do đó phong trào thống nhất ngôn ngữ được tăng cường triệt để và tập trung vào máy xu hướng:

### I.— Xu hướng cách mạng

ráp ranh chuyền hóa hồn cả đến cơ cấu của tiếng Việt đi: đặt câu cộc lốc; đảo lộn vị trí từ ngữ; hành văn theo văn phạm Hy lạp La mã; tạo từ ngữ mới; mong thực hiện một cuộc

LỜI CHỦ NHIỆM — Văn đề «Nhân Bản mới» là một vấn đề rất khát khe. Tuy là không «mới» theo nghĩa thông thường của chữ mới, «Nhân Bản mới» theo chỗ chúng tôi nghĩ là thuyết Nhân Bản ứng thích sự tiến bộ của nhân loại, đang hướng về sự xây dựng một xã hội trong đó «thắng người» được mở rộng một cách điều hòa với sự này nòi chúng, và con người triết lý không phải là con vật hay cái máy có thể bị sanh hay bị sử dụng một cách mù quáng.

Để cho các Bạn ở bốn phương có dịp góp ý kiến, chúng tôi xin vui lòng đăng bài dưới đây nơi trang tự do diễn đàn. Ký giả lãnh trách nhiệm bài của mình viết đối với bạn đọc.

Tránh hận sự đã phá lán nhau một cách tiêu cực, chúng tôi yêu cầu các Bạn tham gia góp ý kiến, để rồi sau cùng chúng tôi gop phần kết luận.

TÍ ÓC con người đã dựng nên bao nhiêu cái cao siêu linh hiển để phụng thờ chiêm ngưỡng, nhưng cái bần khoán trọng đại tột cùng của chúng ta vẫn là một mối bẩn khoán là đất mặt đất: bẩn khoán về con người về tinh chất, vị trí và sự nghiệp của nó trên mặt trái đất.

Đến mỗi giai đoạn, qua mỗi cuộc biến thiên trên lịch sử tiến hóa, vấn đề nhân bản lại được nêu lên cấp thiết trong tâm não con người thời đại.

Nhân bản là gì?

Từ căn nguyên và trong thực chất của nó, nói về nhân bản tức là tìm đến một nhận thức đúng đắn về con người để dùng vào việc hồi đáp phẩm giá và bảo vệ quyền lợi cho con người. Do đó nhân bản luôn luôn bao hàm một ý nghĩa tranh đấu. Bắt nguồn từ cuộc vật lộn vĩ đại của con người để khắc phục thiên nhiên và, tự nâng cao cuộc sống của mình, nhân bản lại soi sáng cho con người trên bước đường đấu tranh không ngừng để cải tạo xã hội và giải phóng con người.

Từ phong trào Phục hưng ở thời Trung Cổ, qua những tư tưởng cấp tiến của «Thế kỷ Ánh sáng» cho đến ngày cuộc Đại cách mạng Pháp thành công, rồi qua 2 trận thế giới đại chiến vừa qua, những tư tưởng nhân bản của thời đại luôn luôn tự sáp minh vào hàng ngũ tiền phong trong công cuộc lật đổ những hệ thống tư tưởng hủ bại cũng như những lực lượng xã hội thoái hóa.

Sự này nở nhân bản mới dính liền với nhịp bước di lên của xã hội loài người, cho nên không thể nói đến nhân bản mới mà lại không nghĩ đến cái sự nghiệp thiết thực và vinh quang nhất mà con người có thể mơ trước: đấu tranh cho sự tiến bộ của con người.

\*\*

TẾNH nhưng, khi bước tiến hóa của xã hội loài người phải trải qua những nỗi đường ngang trái thì nền nhân bản mới cũng làm vào những cơn khủng hoảng trầm trọng.

Chỉ cần nhìn lại lịch sử một chút: Làm sao mà những bọn lưu manh chính trị đã thừa cơ khủng hoảng của chế độ dân chủ tư sản, lợi dụng được sự phân tán nhân tâm trong hàng ngũ lớp người tiến bộ để thiết lập chế độ

độc tài ở vài cường quốc, để rồi đưa phần lớn nhân loại vào những cuộc bắn giết kinh khủng mà đến bây giờ riêng dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn đang còn chịu những hậu quả dày dàu tàn khốc?

Nhờ lại những ngày đen tối của cơn binh lửa lan tràn khắp mặt trái đất, gợi lại hình ảnh của những lò thiêu người, những trại tập trung để giam... cho chết, chết vì lạnh, chết vì đói, chết vì không còn thấy ý nghĩa

của cuộc sống con người... ; ai mà khỏi run sợ cho nền văn minh mà chân tay và trí óc, con người đã trải qua hàng muôn vạn năm mới bồi đắp nên nỗi; ai mà khỏi rùng mình trước cái mức sa đọa của con người, ai mà khỏi tự hỏi biết đâu rồi đây con người, với những phát minh khoa học ngày càng tinh xảo (đi mía mai và đau đớn!) sẽ sa ngã đến một mức thấp hơn nữa, thấp đến chỗ không còn ngóc đầu lên nổi!

Có nên tin chăng rằng: chiến tranh lý loạn không thể tránh được theo cái lẽ «thiên địa tuần hoàn» hay rằng: có những tay hung thần do một đấng tối cao nào đó đã sai xuống để từng phạt loài người chúng ta bấy lâu đẫm máu trong tội lỗi.

Tin như thế kẽ cũng tiện lắm. Chúng ta sẽ nguội quên hết những thắc mắc, dẫu vật đang chia sẻ chúng ta giữa bao cái tốt, xấu của con người, của xã hội, gửi hồn vào một cõi siêu thế để yên tâm... cho đến ngày một cuộc chém giết khác — kinh khủng hơn! — lại bùng ra.

Không! chúng ta đã có cái hanh diện chính đáng thấy rằng tất cả những giá trị vĩ đại nhất, cao quý nhất



## NHÂN BẢN MỚI

### trước thử thách của thời đại

#### ★ THANH LƯƠNG ★

trong thế gian này là do con người tạo ra, thi chúng ta cũng có đủ can đảm sáng suốt để nhận rằng những tội ác hen hạ ghê tởm nhất trên mặt trái đất này cũng chỉ do con người gây nên,

Tù bao giờ và ở đâu cũng vẫn thế. Một số ít người manh tâm có cơ thực hiện tội ác của họ là vì số lớn người có thiện chí để yêu mến niềm tin ở lý tưởng tiến bộ của họ, ở con đường thực sự đấu tranh vì công lý xã hội và phẩm giá con người.

Lý tưởng sút mèo tức là nhân tâm phản tán, rồi rạc hàng ngũ, rồi thi đến lúc cả những từng lớp người hoang mang lây lái khoanh tay đầu hàng trước những thế lực đen tối bạo tàn là chuyện không tránh được.

Nhân bản khủng hoảng, tội ác có bẽ thảng thế. Xã hội lại trải qua những bước chênh vênh trên quang đường tao loạn.

Chấn chỉnh lại nhân tâm xã hội tức là phải tìm hiểu sâu vào những nguyên nhân xa gần đã gây nên những cơn khủng hoảng nhân bản ấy.

a) Cuộc cách mệnh tu sản của Châu Âu hồi thế kỷ thứ 18 đã hoàn thành một giai đoạn vinh quang trong lịch sử tiến hóa xã hội và tư tưởng con người. Nhưng khi cái từng lớp người đã có công lãnh đạo cuộc cách mệnh ấy muốn yên vị tọa hưởng trên cái trại tự xã hội mới thi họ đã trút bỏ vai trò lịch sử của họ. Và từ đó cơn khủng hoảng của chế độ dân chủ bắt đầu.

Ở những cái cao quý tốt đẹp mà họ đã cùng quảng đại nhân dân đồ

máu ra để đoạt được, họ chỉ muốn giữ lại cái hình thức.

Những ý niệm về bình đẳng, tự do bị mất dần cái nội dung xác thật sâu rộng của nó. Dân chủ chỉ còn trở lại cái vỏ, và bắn tuyên ngôn Nhân quyền huy hoàng kia xét lại cho kỹ cũng chỉ dám công nhận sự bình đẳng về những quyền lợi trừu tượng của những con người trừu tượng đến nỗi không chạm đến những quyền lợi thiết thực của từng lớp người đang thực sự nắm quyền thống trị.

— Nếu đạo lý của J. Christ đã thừa nhận cho con người cái quyền bình đẳng tinh thần: mọi linh hồn đều bình đẳng trước Chúa, thì cuộc cách mạng tư sản đã dừng lại sau khi công bố một nền bình đẳng

hình thức: bình đẳng của những con người trừu

tượng giữa trại tự xã hội tư sản

Bình đẳng đã bị gò ép như vậy, tự do sao cho khỏi sứt mẻ? Đáng lẽ tự do của mỗi người tỏa rộng ra chan hòa với tự do của đám đông để tạo nên một đời sống xã hội cởi mở, tươi vui phong phú, mà trong đó từng cá nhân thực hiện được một nhân cách cho toàn vẹn, thi chúng ta lại thấy tự do của cá nhân người này giới hạn tự do «thiêng liêng» của cá nhân những kẻ khác, và ngược lại...

Phải chăng ta đang sống giữa một trại nuôi chim? Hằng hà sa số chim, mỗi con độc chiếm một lồng. Tha hồ mà tự do bay nhảy, làm tròn làm đứt... trong ấy! Nhiều con chim vẫn còn liu lo hồn nhiên trong những cái lồng huy hoàng, nhưng dù có được sơn thép vàng son đi nữa những cái lồng cũng chỉ để giam cầm.

— Tự do hình thức đã tạo chúng ta thành những cá nhân riêng rẽ tách biệt, với những quyền lợi đối立. Đời sống chung trong xã hội hầu như chỉ còn là một sự va chạm bực bội không ngừng giữa những cá nhân góc cạnh chỉ biết có mình; mà nếu có muốn biết đến kẻ khác chẳng qua không ngoài cái mục đích đua đòi cạnh tranh thấp kém. Bác ái tim đâu ra, khi bình đẳng và tự do đã bết chết! Và còn nói đến làm gì: nhân cách và Phẩm giá của từng cá nhân?

(Còn một kỳ)





# 8 NĂM LOẠN LẠC

## ĐOÀN THẠCH kè

tại nhà một người bà con họ trong một xóm bình dân thuộc khu công nghiệp. Ngày hai buổi Phấn đến nhà mày sợi Thuận Hòa để làm công. Cuộc đời Phấn cứ lờ đờ phẳng lặng trôi đi như dòng nước sông Hoàng Phố, kéo dài mãi mãi kiếp sống lam lũ, bỗng một hôm...

**T**HƯƠNG HẢI là một thành phố lộng lẫy thời tiền chiến ở Viễn Đông. Từ ngày chánh phủ thành lập điều ước Nam Kinh với chánh phủ Anh, người ngoại quốc bắt đầu có quyền tự do kinh doanh đến nay, thi kỵ nghệ và thương mại của thành phố này, càng ngày càng thịnh vượng.

Vị trí của thị trấn nằm vào chỗ giáp nhau của hai con sông Ngò Tùng và Hoàng Phố. Trong thuở thanh bình du khách từ phương trời lui lấp nấp chốn nỗi tiếng ăn chơi này.

Nếu ông khách mướn một con thuyền ngược theo dòng sông Hoàng Phố, tách ra khỏi chỗ xa hoa hào nhoáng của trung tâm thành phố độ mươi cây số thì sẽ thấy một rúng ống khói mọc lên tua tủa rợp trời. Đây là khu công nghiệp có tiếng nhất trên toàn cõi Viễn đông, và cũng là trung tâm kinh tế của châu thành Thương Hải. Rừng ống khói ấy ngày đêm không ngớt thi nhau phun ra những làn khói đen nghịt lên trên nền trời xanh thăm, tiếng động cơ của nhà máy cũng thi nhau nô nức làm i lầm vang tai diếc óc những kẻ qua đường. Ngoài đường đi thi thấy từng đoàn thuyền dàn ông lắn dàn bà thay phiên nhau lù lùt ra vào công xưởng. Họ là hạng người nghèo nàn lam lũ, suốt ngày đều tật mặt tối, quanh năm sống bán theo những guồng máy trong công xưởng mới có thể dành lấy miếng cơm manh áo.

Trong hằng muôn hằng ngàn thuyền ấy, có một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi, gốc ở tận vùng quê, nhưng vì mưu sinh thất bắc, lại thêm sự cao thuế nặng không đủ sống, đành phải xiêu lạc đến thị thành, nhập vào từng lớp thuyền để sinh sống.

Phấn — tên cô gái — hiện ở nhở

...Quân đội Thiên Hoàng ở át vượt qua sông Áp lục, chiếm lấy cái kho tàng vô giá của Trung Hoa : Đông tam tỉnh.

Thế là phong trào kháng Nhật bùng lên từ Nam chí Bắc; từ thôn quê đến thành thị từ thuyền cho đến tri thức, học sinh. Bì theo phong trào ấy, nhà máy sợi Thuận Hòa cũng tổ chức một lớp học bình dân, ngầm ngầm phát triển phong trào chống Nhật.

Người lãnh đạo phong trào chống Nhật trong xưởng Thuận Hòa là một giáo viên trẻ tuổi của lớp học Bình dân, tên Lương. Lương đã đem lại cho anh chị em công nhân rất nhiều sự hiếu biết.

Phản động anh chị em đều xuất thân trong chỗ hàn vi, hầu hết đều nghèo khó từ thuở nhỏ, nên đâu có thừa thãi thi giờ và tiền bạc để ăn học, thành ra lớn lên đều đốt nát cả. Ngày nay có lớp học bình dân, anh em đi học khỏi phải tốn tiền, và do sự sô sảng của giáo viên, cũng như sự cần mẫn của học trò, trải qua một thời gian ngắn, các anh chị em chẳng những có thể viết vài hàng chữ về thăm nhà, mà còn đọc được những sách báo nói về phong trào chống Nhật đang bùng nổ trong nước, và những tin tức trên thế giới, thì mọi người đều thầm cảm ơn người thầy đã tận tình chỉ bảo họ.

Lẽ tự nhiên Phấn không ngoài số người đó và Lương thi bao giờ cũng là một thần tượng trong tâm hồn của Phấn, vì trong đời nàng, nàng chưa từng thấy một người đàn ông nào biết nhiều hiểu rộng, khôn ngoan mẫn thiệp như thế. Tâm hồn của cô gái chất phác ngày càng như

— Thưa quý vị khán giả, ở chỗ này chắc không có người ngoài len lỏi vào

## MỘT CHUYỆN PHIM NĂM KỶ ĐĂNG HẾT

đầy... thế nên tôi xin « liều chết » mà tỏ vài lời cùng các ngài. Hôm nay là ngày lễ Quốc Khánh, chúng ta mở buổi dạ hội này, ngoài mục đích giải trí, còn một ý nghĩa trọng yếu nữa là phải Cứu Nước... Chúng ta hãy đem hết sức lực của ta ra viện trợ Đồng Bắc Nghĩa Dũng Quân...

Một tràng pháo tay nồi lên vang động.

— Từ ngày quân đội Thiên Hoàng chiếm đóng Đông tam tỉnh thì chúng ta bắt đầu mất đi vô số hầm mỏ công xưởng, đất đại... và ba chục triệu đồng bào của chúng ta bắt đầu sống một cuộc đời trâu ngựa tội đời cho chúng...

Đến đây Lương cất cao giọng lên :

— Những người không bằng lòng sống một cuộc đời nô lệ, đã đứng lên đoàn kết nhau trên giải đất Đông tam tỉnh để đánh bại kẻ thù ra ngoài đất nước thân yêu của chúng ta...

Khán giả người người đều hăng hái lên, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang dậy cả hi trường. Lương càng cất cao giọng nói, cơ hồ như gầm thét :

— Những đứa con ưu tú của đất nước ấy bay giờ đây đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, với hai bàn tay trắng với những vỗ khi thô sơ, họ đang đương đầu với súng đòng đai bắc của đối phương. Vậy thi bồn phận của chúng ta phải hết sức giúp đỡ họ trong giờ phút nguy nan này...

Pháo tay lại nô nức sấm, Lương càng phấn khởi, mồ hôi chàng vã ra như tắm, rồi anh giơ quả đấm lên trời, hô to lên để kết thúc bài diễn văn, và cũng là nêu ra cái mấu chốt của vấn đề :

— Chúng ta hãy quyên tiền viện trợ Đồng Bắc Nghĩa Dũng Quân !

Lập tức toàn thể hi trường nha nhao hưởng ứng, tiếng reo hò hỗn loạn hòa lẫn với những tiếng : « Quyên tiền », « quyên tiền » nào nức.

Hàng thuyền hằng ngày phải giặt giũ và vai thắt lưng buộc bụng đánh dum dặng một số tiền nhỏ nhão bảy giờ đều hăng hái bỏ ra. Những đồng bạc trắng tinh từ bốn phía tung lên sân khấu như một trận mưa rào. Bây giờ Phấn mới từ sau sân khấu bước ra cúi mình để lượm bạc.

Đến khi trận mưa tiền dứt và lúc màn nhung từ từ rũ xuống sau vài lời cảm tạ của Lương, thi số bạc Phấn đã góp nhặt nay giờ đã được một bao dày ấm áp. Nỗi vui mừng vô hạn hiện rõ trên nét mặt của Lương, thật anh

không ngờ lời nói của con người lại có một mảnh lực mạnh đến thế.

Còn Phấn thì phấn khởi không sao kẽ xiết, « bức thần tượng » trong tâm của nàng hôm nay càng hiện ra rõ rệt hơn và to lớn hơn.

Khi Lương khép ôm bao bạc ra phía sau sân khấu đặt lên bàn Phấn len lén nhìn vào dáng điệu khôi ngô của con người mà nàng tưởng mộ ấy, bất ngờ Lương cũng vừa quay đầu lại, bốn mắt đột ngột chạm vào nhau Phấn bắt giac mặt đỏ bừng lên vì e thẹn, còn Lương thi anh thura hiều lý do mà Phấn e thẹn ấy, đồng thời trong tâm của anh cũng không cầm được nỗi lòng xao xuyến, và hai trái tim không hẹn mà nêu cùng nhau đập mạnh lên trong một lúc.

\* \* \*

**C**HIỀU hôm sau, ông chủ mời Lương vào phòng giấy cảnh cáo về vụ diễn thuyết để quyên tiền cho Đồng bắc Nghĩa Dũng quân chống Nhật và ông đã khép Lương về tội hoạt động phong trào thợ thuyền.

Lương hậm hực bước ra thi vừa chạm trán với một toán thợ thuyền vừa mắng giờ làm công, có cả Phấn, sắp sửa về nhà. Họ gặp liền săn đón :

— Hồi nay ông chủ kêu anh vào phòng giấy bảo gì thế ?

Lương bức minh đáp :

— Nó bảo tôi hoạt động cho phong trào thợ thuyền...

Một anh thợ nói :

— Kệ xác nó, chúng nó thì bao giờ chả thế !

Một người khác tiếp lời :

— Chúng ta cứ việc tiến hành công việc của chúng ta, bao bạc ấy ngày mai sẽ gởi ra tiền tuyến.

Vừa nói đến đây bỗng nghe có tiếng chân người đi đến, mọi người quay đầu lại thì thấy có vài người tay sai của ông chủ đang giả bộ lảng vang chung quanh đáy để nghe ngóng.

Lương bèn bảo :

— Có người ta nghe lén đấy, thôi các anh hãy về đi.

(còn nữa)



LÁ THƯ BẠN GÁI (VI)

## ÁI TÌNH... tiều tư sản

Gửi chị Duyên Nhuệ Nhụy  
(thứ số 3) Hà Đông

**D**ỒNG ý với chị về con khủng hoảng tinh thần của phụ nữ Việt Nam vào hồi 1930-31. Song, riêng về điểm Ái tình tiều tư sản đang lâm công bê tắc thì cần bàn với chị kỹ kỹ một chút.

Trước hết là thực trạng xã hội nước nhà trong khoảng 1930-43 đã tạo đủ điều kiện tự lập oai kinh tế cho giai cấp tiều tư sản rồi, nên trong khắp các địa hạt chính trị xã hội, văn hóa, quân sự, phe tiều tư sản oai holt đó đã đứng ra lãnh đạo tất cả. Chứng cứ :

1) Về chính trị thì các cuộc khởi nghĩa của V.N.Q.D.Đ. cũng của V.M. đều do tiều tư sản khởi xướng và điều khiển ;

2) Về xã hội, bao nhiêu công cuộc xây dựng (như Ánh Sáng, viện Tế Bần, tại Thành Niên) đều do tiều tư sản gánh vác ;

3) Về văn hóa, từ Hội Truyền Bá Quốc Ngữ đến Hội Văn hóa toàn quốc, qua Bình dân học vụ, đều do tiều tư sản cảng đáng ;

4) Về quân sự thì bộ đội ở hai bên nhịp cầu đê số cấp chỉ huy là tiều tư sản.

Xem đó, rõ ràng « giai cấp của chị em chúng ta » đã làm chủ tình thế xú sờ cho đến ngày nay đây, và cho tới mãi lâu này nữa mà lại làm chủ về mọi mặt. Cho nên, về khía cạnh này đương cũng vậy.

Chỉ xem xem, tướng đốt mà nói thì trước mắt chúng ta. Hạnh phúc lứa đốt, chỉ tìm được ở trong gia đình giai cấp tiều tư sản thôi. Một điều là đời sống có đổi khi gieo neo, nhưng vì lứa đốt tiều tư sản đã thừa hưởng được một phần niềm yêu đương không quá cầu lợi vật chất (như thường thấy trong hai giai cấp tư sản và vô sản, không quá lý tưởng hóa hoặc quá no le hóa (như thường thấy trong giai cấp phong kiến quý tộc) : quan niệm yêu đương của chúng ta quả là quân bình, lành mạnh.

Vì chúng ta yêu nhau, lây nhau cốt là để nương tựa lẫn nhau, chứ không có bên nào ý lật, mua chuộc bên nào cả : thực tình thời nay cho đến nay cũng vẫn còn lệ thuộc về tinh thần vào người đàn ông nhiều lắm ; còn chị em tư sản thì là... « của riêng » của đức ông chồng rồi.

Chúng ta, phụ nữ tiều tư sản, chúng ta là thành phần đố truy lạc nhất ở đây, trong lúc này.

Thế thì tại sao chị lại tái lòng ?

Chào vui mừng  
**BẮNG TÂM**  
NAM ĐỊNH

25

# Tâm trạng

## MỘT NHÀ NHO

### thế kỷ trước

III

*Đau đớn nỗi kẽ thăm, người hối  
Ngàn ngò buồn mênh mông, chán xưa  
Giọt phiền lai láng như mưa  
Rượu phiền chẳng nhấp say xưa những*

sầu

*Bước sầu ai vè giữa đàng  
Mây mờ sắc lúa mưa vàng mưa xanh*

*Sầu kia ai kẽ xiết lòng,  
Chiều thôi lại tối, đêm xong lại ngày.*

*Tâm tức nỗi ngậm sầu nuốt hận,  
Thồn thức thay thở vẫn than dài.*

*Sóng sầu một gốc chia đôi*

*Lối sầu trăm dặm một thời đoàn tràng.*

Sầu và sầu, khi nỗi sầu lên đến cực điểm, tâm trạng của Cao Bá Nhã mới đau khổ làm sao :

*Tình phụ tử cay chua đến ruột*

*Nỗi thất giao đau buốt tận xương*

Nén lòng chịu đựng, ánh hưởng của hành động đã ăn sâu vào tâm hồn :

*Cho nên ngậm tủi nuốt phiền*

*Cắn răng cố chịu muôn nghìn thương*

*tâm*

Mỗi sự vật khêu gợi tâm thức là một mũi tên châm vào ruột, vào tim.

*Lại còn nỗi gia đình tư tục*

*Đau đớn lòng cố phục cù lao.*

*Gần đau đớn khuê phòng gối lề.*

*Bỗng vì đâu chia rẽ mối tơ.*

Hoa là vật có năng lực xoa nhòa con sầu, nhưng cường độ sầu thảm lên đến tận điểm thi biết làm sao.

*Bè khuây khỏa trăm sầu, ngàn giận.*

*Nhưng sụt thở vẫn than dài.*

Phản tách kỹ mỗi sầu, buồn giận, đau của Cao Bá Nhã, nguyên nhân chính vẫn là gông cùm Nho giáo.

Ta nhận thấy có lần lúc ông muốn tự tử cho yên thân (Băng hồ rơi xuống lầm than — Thà cho một chén tan toan đi đời) nhưng ông luống nghẽn đến giòng họ, đến huyết thống, đến sứ mạng phục vụ nho gia : bắt hiếu hưu tam, vỡ hụt vi đại — Tưởng đến ông,



ta chỉ thấy là con người đáng thương của trạng thái mâu thuẫn dồn ép và hoàn cảnh. Đến giai đoạn này thì hết :

*Từ nay nhẫn nhủ thế thường.*

*Ai oai xin chờ ngâm chương Mộng hùng.*

Theo diễn, Mộng hùng (năm mươi

thấy con gấu) có nghĩa là sinh làm trai (Kinh thi có bài thơ nói chiêm

bao thấy con gấu là sinh con trai,

chiêm bao thấy con rắn là sinh con

gái (chú giải của Trúc Khê) Ông đã

phản lại lập luận nho giáo về vấn đề

« tội đại bái hiếu vô hậu » chàng ? Nếu

ở địa vị túc nho, ta sẽ khe khắt bắt

bé vây, nhưng thật ra đây chỉ là tiếng

kêu van thảm thiết và chân thành của

tâm hồn người nho sĩ. Trái lại Cao Bá

Nhã là người trung thành nhất của

Nho giáo.

Ai cầm những bản tách phải phát lộ của tư tưởng khi cần điều kiện phát lộ. Đó mới là tấm gương phản chiếu trung thành nhất. Đây cũng là mầm pháo sản nỗi tâm của Nho giáo vậy.

Ông đã trung thành với nho giáo là vì luôn luôn trong tâm can, ông khắc

ghi nghĩa hiếu đệ, đến nỗi :

*Hồn bay ngàn dặm cõng gánh*

*Trong năm mươi khắc năm lần thấy cha*

Phải thẳng thắn nói là tinh thần trọng nho của ông rất mực.

*Trước sau vẫn chút bối nhiêu*

*Nặng vì cốt nhục phải tiêu phát phu*

*Tình phụ tử cay chua đến ruột*

*Nỗi thất giao đau buốt tận xương.*

Hiếu và trung là hai hình ảnh sáng đối nhau, hai nhiệm vụ chất chứa « hai vai » con người nho sĩ. Vì hiếu, vì trung, Cao Bá Nhã tự nhận phải làm cho xong xuôi trách nhiệm trọng đại của mình :

*Phó ngạnh tích mặc dầu sinh tử*

*Chắc Lý Định dạy chữ hiếu trung*

*Đạo con lấy hiếu trung làm trọng*

*Nỗi thế thường xem mông xem khinh*

*Phù sinh một sợi tơ mảnh*

*Gửi gìn thi thể như hình thiền kim*

*Vì hiếu dưỡng vì di danh, cho nên*

*Cao Bá Nhã xem cả nhân minh rất*

*trọng đại, giữ gìn từng ly, từng tí,*

*tinh thế càng gay cấn, bón phận càng*

*khó khăn :*

Lòng hiếu dưỡng trăm năm đã lờ  
Lời di danh hai chữ còn mang  
Trong khi biến phái khác thường  
Đến điều cùng quá lại càng kiên trinh

Tranh đấu với thời cuộc bằng tinh thần, đến lúc hoạn nạn, Cao Bá Nhã chẳng biết gì hơn là dùng chiến cụ tinh thần. Nhưng, lịch sử đã từng dạy cho chúng ta thấy : vẫn đề tu hành cần hợp nhất cần phải nỗ lực đấu tranh bằng trí não, chưa đủ cần phải có hai bàn tay. Nói xuôi, nghĩ xuôi, để dàng cho thất bại. Thị đây ta đã thấy rõ sự yếu đuối của tinh thần tranh đấu ấy :

*Đã dành hội, biệt, bí, hoan.*

*Mặc khuôn tạo hoá tuân hoàn nghị chí.*

Thiếu kinh nghiệm bằng vật chất, con người thường buông xuôi hai tay, khó lòng nhận định mức tiến hóa được thái độ :

*Đêm đêm lặng hỏi trời già.*

*Thân này ô trọc hay là thanh cao.*

là một lối cầu an bàng quan, một minh minh biêt, một minh minh hay thi làm sao chống chịu nỗi pháp luật, dư luận.

\*\*\*

Xã hội nho giáo càng xẩy ra nhiều xung đột tâm lý cá nhân như vậy thì những khúc tự tinh sản xuất càng nhiều. Điều đó không thể nào không có.

Nhã là con nhà nho, lẽ tất nhiên hấp thụ theo lối giáo dục gò ép ấy. Nhưng vì hoàn cảnh không thuận tiện, chương trình kẻ sĩ không dem lại cho ông những kết quả khả dĩ em đẹp. Giữa những gong kim câu thúc, ông phải bước sang đạo Lão và đạo Phật để tìm nguồn an ủi, giải phóng tâm hồn. Tâm trạng của Nhã là tâm trạng con người bệnh của thời đại.

— Đạo Nho không an toàn nhiệm vụ kẻ sĩ giữa lúc loạn lạc áp lực mâu thuẫn đó để ép lên con người Nhã. Nhã chết, đem theo dù hướng của giai cấp mình lún xuống suối vàng.

— Đến thời kỳ nền kinh tế xoay chiều (kỹ nghệ quốc tế phát triển, thương mại mở mang), ý thức hệ giai cấp điều khiển cũng đổi lốt Nhã giáo lu mờ dần và dễ chấm dứt sứ mạng minh vây

— HẾT —

KIÊM ĐẠT

ĐỜI MỚI số 104

## DU KÝ CỦA TÂN SƠN NHÚT

23-9-1953



## Đây, thủ đô Maroc

IV

« Gà ! » Ông lão râu dài, tay cầm gậy ngắn vung lên trời, vừa khấn, vừa chỉ vào mặt các khán giả :

— Nhìn này ! Nhìn này !

Tức thì một người thanh niên soạn những dụng cụ trên mặt sàn tàu ! Hai con rắn vùa dài, vùa to, cựa quậy trong chiếc bao vải, từ từ chui ra... Chúng nó nhón nhác nhìn xung quanh; bỗng chiếc gậy trên tay ông lão gỗ đều đều như điệu nhạc huyền bí vang lên một hồi, và như bị ru ngủ bởi cày gậy thần, cặp rắn lùi dù nhám mắt, cuộn đầu, rồi quay đầu lại, biến thành hai khoanh tròn không ngoe, nhúc nhích,

Một tiếng hú, kéo dài giữa đám người ninh thở, hai đầu rắn bỗng vọt lên và bám vào đầu viền phù thủy: cả cặp rắn đưa nọc vào tai, vào mồm ông già, còn hai cai đuôi nhọn hoặc đâm vào tai, vào mũi...

Rồi một hơi thở dài, hinh như có sức nóng như điện, xua cặp rắn rời khỏi minh ông lão và bỏ về miệng túi vải trên sàng tàu.

Tôi đã ý đến những tháp, những đèn đài của Bắc Phi, cũng đã hiểu một phần nào về văn minh cổ của dân tộc Á-rập.

Ngoài những phong tục quang cảnh lạ kỳ của đô thị, điểm đặc biệt làm cho tôi phải chú ý là đôi mắt bí mật của người dân Bắc Maroc.

Đôi mắt đen lánh huyền ảo, rợn người, hướng vào khách lị.

Cách ăn mặc của phụ nữ Á-rập giống các « người nữ » ở Nhà tu kin

sa mạc xa xá.

Đã hơn trăm cây số ngàn mà tôi chưa gặp một chiếc cầu, hay một con sông nhỏ.

(còn tiếp)

ĐỜI MỚI số 104

MỘT tiệm cơm Việt Nam ở giữa thành phố Phi châu !

Vừa qua khỏi bức rèm trúc, tôi ngạc nhiên trước cách bài trí của tiệm cơm. Những chiếc trường kỷ khám xà cừ ở tay dựa, những bức hoành phi, cầu đối hoặc bảng lụa chữ mực tàu, hoặc bảng gỗ trắc láng bóng khám chữ vàng, những bức họa nhỏ nhỏ của Tàu, của Nhật Bản rải rác treo trên tường đều gợi lại trong trí tôi một dĩ vãng thanh bình của đất nước... mà đã rời trong mùa thu khói lửa !

Khách và chủ vừa gặp nhau lần đầu mà đã quen thân như biết nhau từ trước. Phải, khi ra đi ở nước người, khi không còn nghe tiếng Việt mến yêu, thì đồng bào rất dễ làm quen với nhau. Tôi tìm thấy lại linh hồn nòi giống trong tiếng nói của ông chủ tiệm, người thiểu nữ đồng phương giữa miền gió, cát này !

Khách ăn người Âu, người Mỹ, cứ nhìn về hướng các người Việt đang trò chuyện ở phía tả của gian phòng.

Đọng nói đặc biệt Việt-Nam, món ăn hoàn toàn đồng phương, không khí trong phòng cũng có vẻ đồng á, làm tôi càng bàng khuất...

25-9-53

Tôi rời thành phố Casa trong khi chiều xuống trên mặt bờ Đại Tây dương, và sương đêm bắt đầu phủ rặng núi rừng xa xa.

Trên chuyến xe tốc hành hai mươi giờ đêm tôi ngồi dựa vào vai bạn vừa ngủ gà ngủ gật. Tuy xe này chạy bằng điện, nhưng tiếng bánh xe kít kít trên đường sắt, khiến tôi không khỏi nghĩ đến « bàn tay đen ».

Trong mấy tháng trời, trên mặt báo chí hàng ngày, thường thấy những tin khủng khiếp và bí mật của những « Bàn tay đen » ở xứ Bắc Phi này !

Đêm về khuya, tiếng máy rồ rồ, chiếc xe tốc hành lao mình trong bóng tối.

Vài ngọn lửa, ngọn chà là, trên miền đất cát vàng vàng, nổi bật trên trời sấp hừng sáng.

Ở đây, không nghe một tiếng chim hay tiếng vượn, tiếng gà, tiếng chó... có lẽ người ở xa đường sắt lắm ! Một đoàn lạc đã ngất nghẽn với các tay du mục đang lang thang tiến về miền sa mạc xa xá.

Đã hơn trăm cây số ngàn mà tôi chưa gặp một chiếc cầu, hay một con sông nhỏ.

27

# NHỮNG CON THUYỀN ĐẸP

TÙY BÚT của THANH THUYỀN

KHÔNG gì thú bằng nhin con thuyền trôi trên mặt nước trong một đêm trời trong như pha lê. Lá thuyền hình thoi, thon thon, mảnh khảnh và dài. Lòng thuyền nhỏ nhưng chứa cả trời sao bạc. Nhìn con thuyền, người ta có những rung cảm tê nhị, băng bạc, nhưng mơ hồ...

... Ngày xưa, trong sương khói của thời gian, có những con thuyền rất nên thơ và rất đẹp. Một đêm say rượu, Lý-thái-Bach đã đưa hai tay, ôm gọn nàng Trăng vào lòng. Thi nhân lịm đi trong dòng sông rộng, bỏ quên lại con thuyền lạc vào trong ánh trăng...

Có những con thuyền lênh đênh trong tâm tư và ảo giác: Đó là những con thuyền trôi trong đáy rượu cũng như những con thuyền trôi vào trong sóng mắt mưa thu...

Một đêm êm đai, bỗn nát mảnh lòng mình, thi nhân thả hồn đi tìm một thế giới an vui không màu lè. Con thuyền đã nốt lòng thi sĩ với bến trăng sao. Khi hành từ Tháp Ngà trăng men thi vị, con thuyền nương sóng ra bờ thời gian. Tháp Ngà có lẽ không còn vững ngang tàng như kim tự tháp nữa. Thác máu Thể Nhân đã chảy siết, xoáy mạnh, làm dỗ vở đi rồi...

\*  
Con thuyền lạnh nhất có lẽ là con thuyền của Bạch Cư Dị; và có lẽ băng giá nhất là con thuyền của cô gái gầy khús Tỳ Bà, tiếng trong như xé lụa, đã làm rọi nước mắt của khách Tư Mã đất Giang châu...

Bởi viễn khách phải chăng là một con thuyền, con thuyền kêt băng sương và băng giố. Sông nước bao la, mãi cheo tháng năm rời rạc, cuộn dời chiều như heo hút, sang tàn phai. Bởi không bến cũng như tàu không bến. Xứ cõi đơn chỉ có hoàng hôn và chỉ có nắng vàng. Thor không mướt được tâm hồn, người iết thù một chiều ngát gió bao la phải cắm sào trên bến lợ.. Con thuyền vui nhất mà cũng buồn nhất là con thuyền chở kẻ « sang ngang », để lại bến bia bờ sông những xác pháo hồng và một bàn tay không đám vây...

Trong tăm tối của thời gian, từ vạn kỷ, có những bàn tay đưa lên, chơi voi. Lòng đất hăng mùi xương, lòng nước hăng mùi mồ hôi và nước mắt. Thuyền dời nhỏ neo từ lâu và đang khát một phản trời lồng gió. Nhưng kẽ

lái thuyền không chịu hò lên bài ca « Hợp-Nhất ». Mỗi con thuyền chỉ trôi trên dòng nước của mình, chỉ gói ghém những « bản ngã » riêng tư và những mảnh hồn đơn chiếc. Mỗi con thuyền lại ưa máu và bị xoáy đi trong đáy huyệt của cuộc đời. Cầm hòn, sát khi che mờ vì sao Bắc-Bắc làm lạc hướng đi. Một trời bình an ngọt bồng bối cầu chỉ mơ hồ trong ảo tưởng...

Những bậc vĩ nhân, những kim chỉ nam... những con thuyền hào quang soi sáng và thuyền huyền cuộc đời! Tiếng réo gọi của họ bị chìm đì trong tiếng hấp hối, tiếng đồ vỡ, tiếng la khóc và tiếng s营. Ở át nghìn đời của Đại Dương...

Cuộc sống lở lói như những bờ đất bị xói lở. Hồi những con thuyền chờ nắng ngày mai! Những ụng nhợt không bao giờ chữa lành được. Bởi vì, vết thương dù lành đi nữa vẫn còn những sâu độc sẵn sàng đục khoét lòng đời. Hãy Xây Dựng cuộc sống ngày mai hơn là hàn gắn những vết côn lở lói đến hôm nay. Cuộc đời ngày mai phải là cuộc đời mới, kết tình bằng hương bằng hoa và đầy mặn non ứ nhaga.

Những con thuyền đặt dờ với khúc Hậu đình Hoa không còn nữa. Đường bao giờ nghỉ đến mảnh trăng thê đã vỡ vụn trong triều sóng lên cao.

Những con thuyền đẹp nhất là những con thuyền khát gió bốn trời, Niềm tin tưởng dâng cao với voi; tiếng động cả trời sao. Có những con thuyền lao trên sóng, cuồng trong gió, tạo nên những ấn tượng tân kỳ, gảy nén những rung cảm say sưa, ồ ạt...

Bởi Nhân-Thể mang mang... Những đầu tóc tết lời dì trước gió, tấm ngực nő như buồm căng, ngàn cánh tay rát đỏ... Sông nước bao la rêu gợi! Những con thuyền đẹp nhất là những con thuyền khát gió mười phương...

Huế, một đêm trăng sao.



IV

Nàng cầm lấy trong mẩy ngón tay già lạnh. Không phải là một lá thư, mà chí là một tờ thiếp báo tin, như nàng đã thấy biết bao nhiêu lần từ lúc bắt đầu chiến tranh. Chỉ có khác là những tờ thiếp ấy không gởi cho nàng.

Mai mở mảnh giấy ra — để làm gì? Vì nàng đã biết trước trong đó viết lê, kinh hoàng vì lời minh đã thoát ra.

Không phải thật thế đâu, nàng biết rõ lắm, không thể như thế được, đó là chuyện vu khoát, là những lời kinh khủng không nên nhắc lại...

« Đại úy Nguyễn Giác đã hy sinh ở

mặt trận vì chiến đấu cho tự do, độc lập

của tổ quốc. »

Nàng vô ý thức vò tò giấy qua mẩy ngón tay. Viên giám đốc lại đến gần nàng.

— Chị Mai ạ, cần phải can đảm...

Mai mím cười không hiểu vì sao.

— Vâng, vâng, tôi hiểu....

Rồi :

Tôi có thể về chứ?

Viên giám đốc quan y viện gật đầu.

Mai trả ra quên cả chào. Hành lang dài. Một mẩu tàn thuốc vứt trên mặt đất — bùa bãi thế! Đã cấm hút thuốc ở đây thế mà cũng có người vứt tàn thuốc dãy. Nàng lượm vứt vào ống nhô. Lần đầu tiên nàng nhận thấy con đường hành lang sao mà dài thế kia

Ai thế? À phải, Diệc Lan. Tên gì hay

thế, Diệc Lan...

Diệc Lan đang xếp gọn trong chiếc tủ con, thấy Mai vội hỏi:

— Gi thế? Có việc gì mà ông giám đốc gọi đến chị?

— Không có gì hết...

— Sao thế?

Nàng quay mặt lại, nhìn thấy vẻ

mặt người nữ đồng nghiệp có vẻ khác thường.

— Việc gì thế, chị Mai?

— Không...

— Sao lại không? Nào, chị nói em nghe...

— Bực mình!

— Bực mình gi?

Miệng nàng lệch đi vì một nụ cười

hương. Có thể gọi là một chuyện bực mình ư?

— Chị bảo thế cũng được...

— Nhưng mà việc gì thế? Sao chị

lại không muốn nói gì hết?

# NGƯỜI NỮ CỨU THƯƠNG

## Tiểu thuyết tình cảm mới

### \* PHÓNG TÁC của HOÀNG THƠ \*

— Yên nào, yên nào, yên nào...

Nàng đưa mắt nhìn qua mảnh giấy

treo trên đầu giường, rót thuốc rồi

dỗ vào miệng khô ráo. Người bị

thương lặng đi nằm yên một lúc. Rồi

hai môi anh động đậy, dường như

muốn nói. Hai mắt anh cũng đòi hỏi

cái gi. Ban đầu Mai chưa hiểu. Người

hở hổi nhắc lại một tiếng, một tiếng

độc nhất, luôn luôn vẫn một tiếng

ấy bằng một giọng đặc, khàn khàn

đều đều. Sau cùng nàng nhận ra anh

ta muốn nói gì :

— Thông cáo.. thông cáo.. thông cáo.

— Anh muốn biết bản thông tin

hôm nay?

— Em đi đây?

— Không, tôi chờ, số chỉ phòng của

tôi mà. Mai trả lời với giọng thường

ngày, vừa lau mặt với một chiếc khăn

ướt.

Qua hành lang, nàng gấp một nǚ

đồng nghiệp.

— Chuyện gì thế?

— Bệnh nhân số 7 hấp hối. Đang

quắn quại ghê lâm.

— Bệnh nhân số 7? À, phải, bác sĩ

đã nói trước cho biết rồi, tưởng là đã

chết hồi chiều.

Nàng nhẹ nhàng bước vào phòng.

Ai chết! Giác! Đừng nói gở!

Nàng

lại gần người hấp hối. Y thở hồn hồn

lên cơn sốt, mấy ngón tay cao trên

mền đều đều, nhu mây. Mai nghiêng

mình xuống. Hai mắt đỏ lò đờ, hơi

hở khó nhọc, phèu phao dâng mũi.

Chỉ nhìn qua cũng đủ hiểu rằng

người này đã lớn vón qua thế giới

bên kia. Người ta đã biết ngay từ lúc

đầu: y bị thương nặng ở bụng.

Hết hy vọng cứu chữa trước khi

thở đến đây.

Nàng tự chửi lại.

Biết đâu tất cả

chuyện không

phải làm lạc, là

ảo tượng quái dị.

Nàng ấn tay sâu

vào túi áo nǚ cứu

thương rồi gấp

một mảnh giấy

đã vò.

Tất nhiên

mảnh giấy là một

sự thật, nhưng

thể cũng có nghĩa

giá dầu.

Người bị thương lại rên.

Mai hối tinh lại, sửa bọc

nước đá rồi kéo cái mền đã

tuột xuống dưới. Tiếng thi

thầm trở nên mạnh mẽ. Hai

môi khò cháy se sít mẩy mầu câu nói,

không hiểu rõ kêu lên mấy tiếng

không rõ rệt. Thinh linh thương

binh nhồm người lên trên khuỷu tay,

thết bẳng một dạng vô cùng mãnh

liệt.

Anh nhào người lỏi, cố gượng đứng

lên. Mai phải cố hết sức giữ lại

được. Anh lấy toàn lực đang mè sút

dày nàng ra, thoi những quả đấm

vào quảng khồng. Mai quay đi, né

tránh, giữ chặt anh ta trong hai cánh

tay, miệng luôn luôn nhắc :

— Yên nào, yên nào, anh bình tĩnh

lại. Phải nằm yên chứ... yên nào...

Cuối cùng y kiệt sức thả đầu rơi

xuống gối thở khó nhọc. Bây giờ y

không động đậy, sắc da tái nhạt

thêm, hơi thở mong manh khiến Mai

tưởng là y đã chết. Nhưng chẳng bao

lâu ngực y lại nâng lên, hơi thở phi

phièo. Bỗng tỉnh lại, hỏi đột ngột :

— Ai?

— Không có ai cả, ngoài tôi đây.

Nhưng nàng chợt hiểu là mình

không cần phải trả lời nữa, vì y không

còn thấy, không còn nghe gì nữa —

y đã nói với ai đâu đâu.

Người thiếu phụ đã kiệt sức, một

cái gi đã tan vỡ ở nàng, một vùng

ánh sáng đã tắt... À! Phải rồi, thật

vậy. Giác đã chết...

(còn nữa)





# ĐỢI NGÀY THANH BÌNH

Kịch một hồi

**KHÔNG GIÁN:** Trong căn phòng một bệnh viện quân đội Pháp ở trung tâm một thành phố.  
**THỜI GIAN:** Buổi sáng, vào khoảng tám giờ.  
**BÀI TRÍ:** Căn phòng hẹp, xung quanh có ba bức tường quét vôi trắng xóa. Tường thấp, ngăn cách với những phòng bên cạnh. Đây là một căn phòng trong một bệnh viện nên việc bài trí rất sơ sài. Phía trước đe dọa, tức là cửa ra vào. Một cổng sắt quét sơn trắng kê chính giữa. Đặt cạnh đầu giường là một cái bàn nhỏ. Trên bàn có chai nước lọc, ca uống nước, vài tạp chí. Dưới chân giường, một cái ống nhòe.

Đến bây giờ, minh mới rõ lòng Huyền Văn... nhưng Huyền Văn très đẹp. Hùng chỉ là một tù binh, một thương binh và lúc này lại là một phế nhân. (lắc đầu ngao ngán..)

Vừa lúc ấy, tiếng re rẽ ở máy phát thanh đặt ở phòng bên cạnh vang lên.

**MỎ MÀN:** Hùng, một thương binh nằm dài trên giường bệnh, tay gác lên trán, đang say sưa ngủ.

Huyền Văn nở y tá, đẹp, trẻ, trong tay cầm cái gói rón rén bước vào, nhẹ đặt cái gói cạnh Hùng. Lúc bước ra, chân Huyền Văn đụng vào mép cửa, Hùng chột tinh dậy, lúc ấy bỗng Huyền Văn đã khuất. Hùng đưa tay đụng nhầm cái gói, ngồi dậy mồm gói :

Hùng nở một nụ cười. Nhẹ lẩn tay vào túi, Hùng rút ra một tờ giấy Hùng cầm đọc :

Arh Hùng :  
Cá đêm hôm qua, em đã dệt lòng em lên manh áo của anh. Em chỉ ước ao đường kim mũi chỉ của em may ra vả lại được một phần nào tấm lòng rách nát của anh. Em cúng chỉ đoán thế. Anh nhận nơi đây lời xét đoán hời hợi của em. Uớc gì, em được mãi mãi dệt cả lòng em lên trên bát cứ một vật gì thân yêu quen thuộc của anh và ngay cả trên lòng anh nữa.

Chúc anh mau lành vết thương. Áo k'ia đã lành lặn, anh cũng đừng quên em, anh nhé !

**HUYỀN VÂN**

HÙNG.— Huyền Văn ! Tèn nàng ! (Hùng lẩm bẩm đọc) : « Uớc gì, em được mãi mãi dệt cả lòng em lên trên bát cứ một vật gì thân yêu quen thuộc của anh và ngay cả trên lòng anh nữa.

Huyền Văn đâu đã biết rõ mình, một tù binh, và lúc này lại là một phế nhân ! (lắc đầu ngao ngán).

Một tháng ở bệnh viện này rồi !

30

Theo nguyên tắc, hội nghị từ trường họp ở Berlin là giải quyết hai vấn đề Đức Áo trước nhất song nay lại chủ trọng khả năng mở hội nghị ngang cường có Bắc Kinh tham dự để tìm cách làm bớt tình trạng căng thẳng quốc tế, đem lại hòa bình cho nhân loại...

— Hội nghị từ trường cũng chủ trọng giải quyết hòa bình. Eisenhower kêu gọi hòa bình, Malenkov cũng lên tiếng bảo vệ hòa bình. Hòa bình !

Sân khấu im lặng một lúc. Huyền Văn, y phục một nǚ y tá bước vào, hốt hoảng.

— Ô kìa ! Sao lại đến như thế này ! Anh Hùng ! Anh Hùng ! (bước lại giường lay vai Hùng. Hùng quay mặt lại nhìn vào mắt Huyền Văn).

HUYỀN VÂN.— Anh thấy khó chịu lắm phải không ? Đề em đi gọi bác sĩ đến nhé !

HÙNG (vẫn im lặng)

HUYỀN VÂN.— Em đi gọi bác sĩ đến xem bệnh cho anh ?

HUYỀN VÂN.— (ngạc nhiên). À té ra anh là tù binh...

(Hùng nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Huyền Văn, Huyền Văn ngáp ngáp rồi nói lùn) :

— Em không có ý gì phản biện anh

ĐÓI MỚI số 104

# THANH BÌNH

của Giang Tân

với những thương binh khác nằm cùng bệnh viện đâu !

HÙNG.— Tôi cũng trước mong ý nghĩ ấy không đến trong đầu óc của cô.

HUYỀN VÂN.— (cười) Có lẽ hôm nay vết thương anh đã bớt. Cho em làm thuốc cho anh một lần nữa.

HÙNG.— Cám ơn cô. (Hứng ra ngồi trên chiếc ghế, Huyền Văn bước lại mở băng rít thuốc)

HUYỀN VÂN (vui vẻ).— Ở bên kia nghe đâu thuốc men không được đầy đủ lắm, có phải thế không anh ?

HÙNG.— Phải ! Không đầy đủ

HUYỀN VÂN.— Em đã giúp gì được cho anh ngoài việc lo tròn bốn phận của em : băng bó những vết thương.

HÙNG.— Nhưng cô đã làm tròn bốn phận.

HUYỀN VÂN.— Nhìn đồng hồ, cứ xuống lướm tẩm « ra » lên, vừa cười vừa nói.

— Chắc lúc này anh giận em lắm vì em đã lỡ lời...

HÙNG.— Bởi Huyền Văn còn nhiều hứa hẹn...

HUYỀN VÂN.— Em cho đấy là hạnh phúc nếu như như cùng được chung sống...

HÙNG (đưa lá thư ra).— Bức thư này và lời nói kia cũng chỉ là một.

HUYỀN VÂN.— Vâng chỉ là một và đấy là tấm lòng duy nhất của em.

(Huyền Văn gữi chiếc khăn ở ngón tay, cầm lấy tay Hùng)

HUYỀN VÂN.— Anh Hùng ! Đây chỉ có khăn của em ...

HÙNG.— Huyền Văn đã có chồng...

HUYỀN VÂN.— Vâng, em đã có chồng. Chồng em đã tử trận cách đây hai năm. Nếu anh nhận lời em, anh vui lòng để em trao anh vật này gọi là chút kỷ niệm trong bước đầu gặp gỡ.

(Hùng chia tay cho Huyền Văn, nhìn Huyền Văn say đắm. Bao nhẫn xong, Huyền Văn đứng chờ người trước mặt Hùng, Hùng ghê sát hồn Huyền Văn. Màn hạ một phút, kéo lên ngay).

HUYỀN VÂN.— (vui vẻ). Anh nằm Mau lên !



HUYỀN VÂN.— Thì anh nghe đấy ! Mọi người cũng đang mong muốn hòa bình như chúng ta.

(Lúc ấy, bên máy phát thanh đang vang bài « Con chim hòa bình » của nhạc sĩ Trần Văn Trạch. Cả hai người im lặng cho đến khi đứt tiếng hát)

HÙNG.— Em cũng đang mơ được sống yên lành trong một túp lều tranh, san rộng tre xanh...

HUYỀN VÂN.— Vâng được sống bên cạnh anh.

HÙNG.— Em thành thật nuối tiếc vong ấy ?

(Huyền Văn không trả lời, cúi xuống hôn vào má Hùng. Có tiếng dày dình nện mạnh ngoài hiên. Bác sĩ bước vào, theo sau một người lính Maroc).

BÁC SĨ.— Lê bá Hùng ! (ngược mặt nhìn Hùng).

HÙNG.— Vâng !

BÁC SĨ.— (vỗ vào vai Hùng) Chính anh là Lê bá Hùng ? Tôi có lời mừng cho anh ! Hôm nay vết thương đã bớt nhiều rồi chứ ?

HUYỀN VÂN.— (Cười lì) Cũng chưa lành hẳn !

BÁC SĨ.— À ! Một tin mừng ! Trong dịp trao đổi tù binh lần này, tên anh được ghi vào hàng đầu. Thời anh soạn sửa mùng mền và di theo người lính gác về trại.

HUYỀN VÂN.— Thưa bác sĩ, nhưng vết thương anh ấy chưa lành hẳn a ! Ô ! Nếu như ngày mai anh ấy lại phải ra trận nữa thì...

BÁC SĨ.— Lệnh trên, cứ việc thi hành đã.

(Bác sĩ, trước khi bước đi, quay sang người lính gác :)

— Tout prêt ! Il va partir avec vous. (xem tiếp trang 42)



(34)

### Sơ lược cốt truyện

... Giữa những ngày lang thang đi kiếm việc, Hướng gặp Lũy, một người bạn nghèo hời còn nhỏ. Lũy sống bằng rất nhiều nghề lao động và tuy thất học nhưng anh cũng như Tao, luôn luôn cố gắng học hỏi để nâng cao mục sống của mình lên. Giao du với Lũy, Hướng được dịp đi sâu vào đời sống của lớp người thiếu thốn mà anh vẫn ước ao được gần gũi hầu khuya khích họ nâng cao trình độ văn hóa.

Đi làm được ít lâu, Hướng quen Hướng bạn cùng sở. Hai người yêu nhau. Chẳng may Hướng bị sa thải cùng với một số bạn đồng sự. Sau những ngày sống hồn hập, một chiều kia theo số phận Hướng, Hướng cũng bị mời ra khỏi nơi làm việc. Anh gặp Hướng lúi đúi sự sút của gia đình đã trôi giật sang dòng sống truy lục, mất niềm tin. Hướng định kết liễu đời mình.

Hướng gấp từng miếng, lơ đãng. Hắn uống rượu như một người khách đã nhăn mặt ở các tiều lầu. Mùi rượu mát lạnh, dịu dìu cay ngấm vào vị giác hắn. Bên cạnh người bạn Âu, Tình và Khải đương ra công tiếp chuyện. Khách qui chỉ tẩm tẩm cười và nói như đắn đo từng câu. Hắn uống rượu đỗ pha với rượu cam thảo.

Hướng vẫn tưởng hồn hết dân tây phương đều uống được rượu mạnh. Mỹ và Tình vẫn khéo léo thử tiếp. những cử chỉ thân mật trong lúc ấy Hướng thấy chúng có vẻ như là nịnh nọt, bợ đỡ. Sống nhiều trong những cuộc thử tặc, ăn chơi người ta già dần ra, khôn ngoan hơn, những ai dù dám nhận mình còn nguyên vẹn cái thử qui giá nhất của con người là nhân cách?

Hết ly thứ hai, Hướng đã cảm thấy chênh choáng. Hướng tập uống đã nhiều chưa bao giờ hắn cảm thấy cái say kỳ dị như hôm nay. Có phải lý rượu đã đụng hình ảnh một đôi mắt. Hay là cái buồn cũ — cái buồn dǎng dặc — đã lén men? Gã con trai cảm thấy thiếu hết cả một thú vui trên đời, và đêm nay, giữa cái ôn ào quen thuộc hắn sống tách ra, bần khoán với những mẩu đời không còn trở lại.

sàn, bé nhỏ và thản nhiên như tiếng một kẻ ăn mày đương kêu xin lòng bố thí giữa một đám khách thừa lương. Hướng ngửa mặt ra dốc nốt ly rượu can. Mặt hắn bừng bừng. Người hắn như có ai vừa nhóm lên một cái hỏa lò than.

Quạt trên trần phơ phất. Đầu Hướng nhẹ hẳn như vừa bốc theo hơi rượu. Một cảm giác lâng lâng chòn vòn khắp thân thể. Đột nhiên toàn thân Hướng gai lên, những lỗ chân lồng ly ti đương hút gió. Hướng nghe ròn ròn trên da thịt. Hắn rung mình liên tiếp. Hắn thấy ơn ôn lên. Dạ dày chửi xuống. Ruột gan như xục xao. Hướng bước vội ra một góc phòng và cầm đầu xuống phía cái ống nhỏ... Ở gian phòng gần bên một diệu nhạc cắt lèn, ồn ào và ngày ngô. Một bản nhạc ta. Tiếng đàn vĩ cầm run rẩy trong không khí nặng những mùi chè rượu.

Đánh đu với tinh có ngày cũng chết dở đầy ông mảnh ạ! Người đầu tiên đến thăm Hướng với một mũi tiêm, là Cận. Hướng ôm đã ba ngày, từ sau đêm trúng thực. Cận bảo: Hướng còn thêm một bệnh nữa là sốt rét.

Hướng đương mong có một vài nét mặt vui vui, thân mật đến cho nhẹ bởi các ủ dột của những buổi chiều ốm, Cận hay là Lũy chẳng hạn. Họ sẽ kể một vài câu chuyện ở ngoài phố, những cảnh sống hàng ngày bức bối có, ngộ nghĩnh có. Ít khi là chuyện lo lắng.

Những người bạn trẻ của Hướng không mấy khi tự lự. Gần ngày thi năm vừa rồi Cận vẫn không bỏ một phim hay nào ở mấy rạp chiếu bóng Saigon. Lũy kể chuyện mình đánh mất cái đồng hồ mới mua hơn nghìn bạc vẫn nhiên như người lỡ một chuyến xe vào Cholon để đi diễu phố. Riêng Hướng cái gã con trai có một tâm hồn lăng mạn, thì vẫn bắn khoán từ một giáng mây chiều, nhớ nhung từ một lá thư xa. Hắn vẫn chưa thoát khỏi cái ám ảnh chán chường của ngày cũ...

— Có cô nào cô ấy hỏi cậu Hướng đó?

Thằng bé, con của Tình ton ton chạy vào, gọi Hướng giữa lúc hắn nằm dài lơ đãng ngồi bầu trời đương nắng ngoài khung cửa. Saigon về chiều huyền nào lên. Thanh âm từ phố đông đúc giật về gian phòng đã nhuộm bóng hoàng hôn. Cận đương phi phèo điếu thuốc lá. Hắn không ngạin nhưng thỉnh thoảng cao hứng vẫn đốt đôi ba điếu thổi khói thơm cho tiêu sầu. Hắn thử với bạn như vậy. Đối với Hướng khói thuốc là đem đến một

phong vị gọi nhớ, êm đềm.

— Kia chị Duyên! Hôm nay rồng mời lại đến nhà tôi.

Cận ném mẩu thuốc, gõ một giọng kiêu cách bão Duyên, mời vào.

Hướng nhởn dậy, vẻ ân cần: «Cháu Tuấn không đi chơi à?»

Duyên đến làm Hướng nhớ tới Lan. Hình ảnh gia đình đầm ấm vương vào Hướng như bóng mây sầu.

— Chả biết mải bận gì mà lâu nay mất mặt không thấy lại chơi?

Nét mặt trọi tảo của Duyên như làm ấm hẳn gian phòng người ốm. Cận nhéch mép:

— Thế rồi nóng ruột, mời thân hành tới thăm cậu em qui chư gi?

Cậu nói khiến Hướng hơi ngượng nghịu. Duyên cười bẽn lèn. Nàng nhìn quanh gian phòng ngắn ngang những đồ đạc, bảo Hướng:

— Nhà chật quá nhỉ? Thế mà cũng chịu khó ở chui ở rúc vào...

— Chị không biết Hướng ốm sao?

Duyên ngạc nhiên:

— Ủa! Hướng đau sao thế? Nóng lạnh phòng? Hướng gật đầu trong khi Duyên đã tiếp:

— Thảm nào trông mặt mũi hốc hác hẵn...

Hướng thoảng nghe một giọng trách móc âu yếm: «Chắc là ở đây này rộng敞 di chơi giữ lâm?»

— Chơi gì đâu. Thỉnh thoảng tập tành theo một ông bạn qua chợ lớn nhặt nhẹ một chút rồi ném ti mìu đòi cho biết thôi mà.

— Thế nào chả tạt vào Đại thế giới? Duyên túm tím hỏi. Cậu nhìn Hướng lắc đầu, chữa hộ:

— Còn ném cả cái mũi đó nữa thi thật là hết đường!

Duyên chép miệng:

— Ở gần những ông máu mè thi chả phải nói. Người ta xưa nay vẫn vậy. Ít người dã xa ngã rời mà còn khuyên được bạn mình tránh. Trái lại họ lấy làm vui thích kéo thêm được một bạn đồng hội đồng thuyền...

Hướng hỏi để tránh: «Lâu nay tôi không lại, chắc bà cụ chửi dữ?

Duyên đáp một nèo:

— Ôi dào! Bà cụ thi vẫn cứ ngày lu bù trên bàn xếp với lại ba con «đè»!

Lát sau Duyên chợt bảo:

— Hay về dǎng nhà mà ở, xa một chút nhưng rộng rãi có hơn không?

nhin Hướng do dự, nàng lại tiếp:

— Bà cụ tôi vẫn trách Hướng đang ở yên lành lai dũng dùng sách va ly...

Hướng muốn thoái thác nhưng tim mãi không ra một cản nào, đành chỉ nhìn Duyên nứa hiền lành nứa ngoan.

(còn nữa)

ĐỜI MỚI số 104

## BÍ QUYẾT GIỮ GÌN SỨC KHỎE (Lời khuyên của 7 thề-thao gia)

### Ta lấy răng đào mồ tự chôn mình

Charles Pelissier tượng trưng cho lớp người kiêu mạo hoàn toàn về thể thao, người lịch sự bắt tịệp và nỗi danh Năm 51 tuổi, cụ Charles vẫn còn giữ một vẻ trai táo và những «đường cong» của chàng trai đang độ. Ông là bạn thề thao của những người nổi tiếng Antonin Magne André Leducq, Georges Speicher và Francis.



Ông theo mục cần uống điều độ và khuyen mọi người ăn ít. Ông nói: «Ta tự đào mồ chôn mình bằng răng ta».

Mỗi ngày hai bữa ăn nhẹ. Uống thì dùng trà tươi. Ông bảo tuyệt không nên dùng thuốc lá và tất cả các thứ rượu. Ông cũng muốn chúng ta phải dành ra một thời gian để đi «đòi giờ» ba lần mỗi tuần — mặc dù hối cứ làm nghề gì — để loại trừ những hơi độc chất ở trong máu.

### Phải tin trời xanh đẹp và bơi lội

Một trong những nhà phê bình nổi tiếng nhất về tác cầu là Jean Eskenazi. Nổi tiếng vì «kinh đà», và những bài bình luận về túc cầu Anh, ông thiết nghĩ nên luôn luôn giữ vẻ tươi cười là cách tốt nhất để làm việc có hiệu quả.

— «Tin tưởng mãnh liệt rằng một khoảng trời xanh đẹp hơn cả mọi kho tàng» ông nói: «Biết thường thức một bài ca, coi những sự việc chỉ đáng quan trọng như ta muốn. Sau hết, không quên rằng ông ta đã «quá niên trạc ngoại tử tuân», Jean khuyen nên đi bộ lướn, và bơi lội mỗi tuần một lần.

Trong kỳ nghỉ hè, khi ông ta ở Cannes, ông không khi nào quên tắm biển hàng ngày.

### Tất cả đều ở trong dáng đi thề thao

Người được tín nhiệm và nghe nhiều nhất về mục thề thao ở Pháp là Georges Briquet. Không cần phải nói về giọng sang sảng, vui hăng hái dân thề thao nghe ông ta suốt hai mươi lăm năm chủ nhật nào cũng vậy. Người ta ít thấy ông, và ít người biết ông to bụng (hoi thôi). Vì vậy mỗi lo nghĩ chính của ông là tập thề dục:

— Sáng đi bộ 45 phút trước khi làm việc. Nhưng phải đi theo lối thề thao, không ngừng trước cửa hàng và đi luộn luộn, tập có một lối đi «lực sĩ». Ông ta nói và làm. Hãy nhìn ông ta qua đại lộ Champs Elysées.

Người Pháp sống theo một nhịp quá nhanh. Ông nói: «Không bao giờ nên cắt quảng điều làm việc. Tránh thảo luận và nói chuyện vô ích. Thường lúc sắp nghỉ người ta khi ta mất nhiều thì giờ nhất. Theo ông, ngay nhà tiề thao chuyên môn cũng phải dành thời giờ tập luyện để luyện lanh lẹ, có những phản ứng tức thời mau chóng như chơi bóng bàn... làm ruộng, chặt cây và làm nghề thợ rèn.

**Mỗi tuần đi dạo bốn ngày!**

Gérard Dufau giáo sư thề dục ở Lycée Louis Le Grand, đưa đoàn túc cầu Pháp đi 32 trận đấu.



Ông đã đi một vòng ở A căn dinh và Mã đáo. Nhập hội Racing nước Pháp, và trong dịp gặp gỡ hội tuyển Ngũ quốc thiêng niên (Anh, Ái Nhì Lan, Tô cách Lan và Pháp) ông đã chơi hay nhất, với họ sinh, ông không để dài, nhưng với người «hàng phố» ông mong mỏi họ được nhân rồi nghỉ ngơi 3 ngày mỗi tuần nên tập luyện giữ sức hay đi chơi núi. Ông cũng khuyên những ai thường là «già cỗi» nên theo lớp tập thể thao mỗi sáng chủ nhật. Về phần ông, ông trèo cây luồn đẽ làm bắp thịt được dão dang.

### Vị ngọt trái cây có chất bồ

Aldo Eminent, vô địch nước Pháp về bơi lội (100 thước bơi tự do) từ Brasil về, mất «ngầu» ánh sáng mặt trời.

— Điều khuyên của tôi? Bơi lội chắc chắn như vậy, thâu gồm mọi cử động thề dục cần thiết để có một thân hình cân đối nhất cho mọi người.

### Đừng có bẻ gãy xương sống, hãy uốn mền đi



Trung phong của hội Racing Balê (bóng trên) là một cựu tu sĩ phanxicô: Thadée Cisowski. Đầu sáu lần dự cuộc quốc tế, nhưng một tai nạn bất ngờ ta không được tham dự những trận đấu hội tuyển khác. Từ một tháng nay, trong đội ông, ông đã tìm ra vị trí nỗi danh và làm theo lời yêu cầu của mọi người: «giữ biền».

Ông thiết nghĩ người ta nên ăn uống điều hòa và bốn lượt mỗi ngày: sáng, trưa, chiều lục 4 giờ, và tối. Ông khuyên mọi người nên tập thề dục mỗi ngày nửa giờ, tập một cách chậm chạp. Cử động nhẹ nhàng nhất là làm mềm dẻo bắp tay, bắp chân và sống lưng.

### Làm nghề thợ rèn và chơi bêng bàn

Y sĩ chính thức của Liên đoàn vô địch Phap bác sĩ Favory là người đáng cho ta vài điều khuyen có ích nhất. Ông cho rằng cảm uống tất cả các thứ rượu là vò lý chí nên tránh sự thái quá mà thôi. Việc tĩnh toán giờ làm theo bác sĩ Favory cũng là một trong những người già khỏe.

Người Pháp sống theo một nhịp quá nhanh. Ông nói: «Không bao giờ nên cắt quảng điều làm việc. Tránh thảo luận và nói chuyện vô ích. Thường lúc sắp nghỉ người ta khi ta mất nhiều thì giờ nhất. Theo ông, ngay nhà tiề thao chuyên môn cũng phải dành thời giờ tập luyện để luyện lanh lẹ, có những phản ứng tức thời mau chóng như chơi bóng bàn... làm ruộng, chặt cây và làm nghề thợ rèn.

**Giúp cho giày quí Bà mới mai**

### Phản HẢI QUANG

trắng, mịn không dính quần áo.



Truyện dài thời thế  
của  
Hà Phương

KỲ 4

III.— Người con gái ấy

— Ông Phương!... Ông... Phương! Khách vừa đặt chân rẽ vào con Đường Đỏ, định đi tắt sang tòa báo ĐỎ MỚI để trả lời điện thoại « có người hỏi một việc cần », thi vắng từ đằng sau đưa lại mấy tiếng gọi hót hải.

Quay lại thi chỉ thấy bọn trẻ em đang vây quanh lấy thiếu nữ, vừa nói ở cuối chương II.

Thiếu-nữ thấy khách ngạc nhiên, liền khẽ dơ tay xoa đầu đứa bé gần nhất, rồi dăm dăm ngó khách, và cất tiếng:

— Xin lỗi ông... ông là ông... ông...

Thiếu-nữ cúi nhìn đứa bé, hạ giọng:

— ... Các em đây mách tôi... ông

là ông...

Khách còn đang mải băn khoăn về chỗ « sao tiếng người này nghe quen quá? » thi thiếu-nữ vội rẽ đám đông, lết góp tiến lại phía khách, khẩn khoản:

— ... Các em nói ông có quen (nàng trổ vào ngôi nhà 377/57)... quen chủ nhà này... xin lỗi ông có phải không ạ?

— Vâng... à... cũng gọi là biết thế thôi... Cò hỏi, chắc có việc gì?

— Thưa, tôi ở xa mới tới tìm mà... lại không thấy... mà lại thấy nhà... hình như bỏ... trống...

Đứa bé lớn nhất trong bọn sán lại đón chuyện:

— Thày Hai... cò muốn gặp thày Hai hả?... Thày Hai có bao giờ ở nhà đâu?... Có lúc nào về nhà thi lại sang bên nhà cháu... Cò qua đằng nhà cháu... mẹ cháu sẽ kể chuyện cho cô nghe... chuyện thày Hai ấy...

Tuy thiếu-nữ vẫn còn nhìn khách bằng cặp mắt hình như có vẻ cău

sét ấy thi nhất định là của... của gái nhảy... không! gái nhảy chỉ lết dăm bẩy bước thôi... chứ đằng này... chỉ có phụ nữ Nhật thi mới có cái diệu di lết lùng ấy thôi...

« Bây giờ đến nét mặt thi cặp mắt là cặp mắt Đông phương... một mi... mắt phương... mắt cũng hơi quen quen mặt khuôn, đích khuôn mặt người Bắc... mũi, miệng... Sao lại râu râu thế, cái nụ cười xã giao ấy? Còn vẫn trắng... mờ tóc cố che di mà sao vẫn mènh mông và nhô lên thế chử: tri thức và bướng bỉnh đứt đi rồi... Đến giọng nói... giọng nói pha Bắc Trung Nam... ô... ô... giọng nói của... đích thị của... ».

Trong một giây, cả một quá khứ loạn ly, đầy máu và nước mắt đựng đứng lên trước mắt khách, trong khi khách dếm từng bước tiến về phía đại lộ Trần Hưng Đạo...

IV.— Giọng nói ấy và bàn tay ấy

— Quá khứ còn nóng hồi...

Khách mỉm cười, tự khen là đã sẵn có tri nhớ minh mẫn lắm mới khám phá nổi ra mạnh mẽ về « cái giọng nói quen quen kia... ».

khắn điều chi đây, song một là vì điện thoại đang đợi, và không hiểu sao trong giây phút đó, khách cảm thấy là « nhất định không gặp người này được », cho nên thừa dịp em bé soán suýt mời thiếu-nữ thi khách vội cáo thoát:

— Xin lỗi..., chúng tôi phải đi có việc cần...

Thiếu-nữ ngắt lời khách quả quyết:

— Bây giờ thi tôi thấy cần được gặp ông. Chúng tôi cũng có một việc cần định thưa lại với ông...

« Thế là nhất định phải gặp người này rồi! », khách vừa án hận sao lúc nay không làm lơ đi thẳng đi?

Sao lại đi vào con đường tắt này? Sao bụng thi rắp tâm từ chối mà miệng thi lại buột ra câu nhận lời này:

— Vâng thi xin đê lát nữa... tôi đi chừng mươi mươi lăm phút sẽ về... Đề mời cò... nhà tôi ở xế đằng kia...

Thiếu-nữ ngó theo ngón tay khách trỏ nhà, rồi nàng cố hăm cho giọng khôi run rủi :

— Thế thi may quá!

Một lần nữa cặp mắt trong sáng của nàng lại lộ ra một tia khắc khoải, rồi, cầm tay đứa nhỏ, nàng cùi đầu chào khách, xong lết góp theo em bé, rẽ vào ngõ hẻm.

Bóng nàng đã khuất sau đám sầu đông cuối xóm mà khách còn đứng sững tị nhủ :

— Mái tóc cắt bởi theo kiểu Trung Hoa... tấm áo dài có vẻ mới may... mà lại cò cao, ta ngắn.. chắc may ở ngoài Bắc.. cái áo khoác ngoài sắc sỡ cầm tay thi đặc biệt là áo Thượng Hải rồi... Mà sao trời này, ở đây lại mặc áo khoác? Thi người ta đã bảo là người ta ở xa trời mà lý! Ủ nhỉ?..

Thế nhưng cái kiểu đi cú lết góp sền

(còn nữa)

Xem Đời Mới số 101

Chải GOMFIX

Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội

ĐỜI MỚI số 104



HO ! HO ! HO !

Thái Bình  
Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi  
gián hỏa, trừ đàm và trị các  
chứng ho bất luận mới phát  
hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều  
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc  
Thái-Bình-Dương

25, Rue des Artisans

CHOLON

ĐỜI MỚI số 104

BẢO NHI AN « HOÀN CẦU »

Thuốc bồ trẻ em



HOÀN-CẦU DƯỢC PHÒNG  
99 Quai de Belgique—SAIGON

CÓ BÁN KHẨP NƠI



CHÉMISE  
MAY SẴN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may:

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon  
Bảo đảm không rút. Col Indéformable  
Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette  
và Cravate tuyệt



Muốn trong gia đình đầm ấm

Người mẹ hãy tìm còi được các thứ thuốc dưới đây:

BẢO TẾ TIỀU NHI THỦY TÁ TÂN

Chuyên trị trẻ em ố phần nước

BẢO TẾ CĂN CƠ TÂN

Trị em nhô nóng móm ố sít giật mình

BẢO NHI XOÁI TỊNH

Dùng chất sanh tố loại cải nâng bò nồi đồng

Nhà thuốc BẢO TẾ

113 đường Canton CHOLON

danh tiếng lâu năm, khắp nơi tiệm thuốc đều có bán

35



# FANDORINE

(Dược phẩm Chatelain)

Trị kinh nguyệt đau đớn  
và không đều

Có bán khắp các tiệm thuốc Tây

## Muốn Bán

Phố lầu mới cát luôn đặt tại  
đại lộ Trần Hưng Đạo  
Chợ quán

Có đèn (compteur riêng 10  
ampères) và nước.

Cầu tiêu máy.

Trên lầu và dưới đất đều lót gạch  
bông. Nóc bằng.

Cát toàn bằng gạch tiêu (terre  
cuite) và đúc bằng bêton armé cả  
(rất chắc).

Các sở phí sang tên chủ bán chịu.

Xin hỏi tại nhà báo Đời Mới  
117, đại lộ Trần Hưng Đạo - Chợ quán

## Vấn đề giáo dục

(tiếp theo trang 13)

c) *Bồng h'ā*. — Công việc cuối cùng  
thống nhất tiếng Việt là công việc đồng  
hòa những thõ âm trùng nghĩa với  
nhau, và đồng hóa các từ ngữ ngoại  
lai mới được du nhập.

Bởi thế cho nên, phương tiện tri  
dục đã là sách, thi phương tiện đức  
dục cũng lại là sách và sách, rồi  
phương tiện thể dục cũng lại là sách...  
sách... sách. Đến nỗi rằng: Kỷ lục cũ  
vừa qua, có những « học sinh » làm  
con trâu với con voi; kỷ hồi cự dạo  
này có những « học sinh » lẩn sỉ quan  
Quân Đội Quốc Gia với sĩ quan quân  
đội Tưởng Giới Thạch... và gi gì nữa?  
khi « học đường dậy bằng sách » về  
người nghèo đói, tàn tật, mà dứa trẻ  
ra đường không biết đâu là trại Té bần,  
không biết ai là kẻ thương binh..., và gi  
gi nữa? khi « nhà trường dậy bằng  
sách là nên tập thể thao như thế này,  
như thế khác » thì đứa trẻ ngoan ngoãn  
« luyện banh, luyện võ », giữa lúc bên  
cạnh nó, em nhỏ nó phải còng lưng  
gánh nước, mẹ già nó phải dứt hơi bồ  
củi, mà tuyệt nhiên nó không để ý gì  
đến, vì « sách có dạy rằng: việc gánh  
nước, bồ cùi là... thể dục đâu? ».

Rút lại, thì từ phương tiện cao  
rộng (là mọi công việc kiến thiết  
quốc gia, quốc tế) đến phương tiện  
thấp hèn (là mọi công việc cầu lao  
trong gia đình, ngoài đường phố),  
đều đã bị nền giáo dục cũ bỏ qua,  
coi là « ở ngoài học đường » cả. Cho  
nên mặc dù là đã có sử dụng đến  
kỹ thuật mới (là sản khấu màn ảnh  
là vô tuyến phát thanh và vô tuyến  
truyền hình) mà, chỉ bởi nỗi phương  
tiện giáo dục cũ đã cản cù vào điểm xử  
dụng riêng rẽ các tài liệu nên mới hoàn  
tàn lỗi thời: nó sản ra một loạt

Người đầu Ngô minh Sở, loạt người  
« đứt khúc » tri kỷ nhất bắt tri kỷ  
nhị, loạt người « biết lỗi, sống lỗi »,  
loạt người « đơn phương », ngoan cố,  
cuồng nhiệt, loạt người thiên lệch  
chấp nè, câu nè. Thi nào có khắc chí  
các cụ « ương gàn » thuở xưa?  
Nền giáo dục cũ đã thất sủng về  
phương tiện vậy.

### Đề kết luận

tất nhiên là phải nhận rằng: phong  
trào biểu tình liên miên của giáo giới  
nổi lên chống đối chính quyền hầu  
khắp các nước trên đây vừa nói,  
đó là triệu chứng của khủng hoảng  
lớn về nền giáo dục quốc tế. Dù sao,  
phong trào đó cũng phải có ảnh  
hưởng đến nền giáo dục của Việt  
Nam. Vì nền giáo dục xứ sở đang

## Tương lai tiếng Việt

(tiếp theo trang 21)

có đủ khả năng làm thử xe vận tải tư  
tưởng rồi

— Ai còn chối cãi sự thực hiền  
nhين ấy nữa thì một là ai đó ngu  
muội, hai là ai đó manh tâm.

Người manh tâm thì là cố ý... phản  
động.

Nười ngu muội thì là vô tình...  
phụ bạc.

Nếu cuộc tranh đấu hùng vĩ của  
dân tộc mươi năm qua đã chưa  
đủ hùng biện nêu lên những thành  
tích hùng hồn về tiếng Việt để cảm  
hóa nỗi hận ngoan cố ấy thì rồi đây  
lịch sử sẽ loại bỏ họ ra lề xã hội  
vì một lý do rất đơn giản này là:  
nhân dân Việt Nam không cần đến  
bọn họ nữa cũng dư sức canh cứ vào  
để phát triển của tiếng Việt Ngày Nay  
Đề tạm.

### KẾT LUẬN

Chương Tiếng Việt đáng yêu này, và  
đề đáp lại nguồn thanh khí của vô  
vàn những bạn cảm tình với tiếng  
Việt rái rắc khắp năm châu, hàng ngày  
vẫn ngâm nga các câu ca dao thuần  
túy Việt Nam, hoặc ở Hoa Thịnh Đốn,  
hoặc ở Tân Đê Lý hoặc ở Nam Vang,  
Vọng Các, hoặc ở Đông Kinh, Bắc Kinh  
hoặc ở cả ven biển hồ Lê man, ven sa  
mạc Gò bi, đáp lại nguồn thanh khí ấy,  
người dân Việt yêu tiếng Việt đáng  
yêu xin nói lời thi nhân mà cùng nhau  
đồng tấu bắn ca trầm hùng...

Ca rằng :

« Tôi yêu tiếng nước tôi,  
Tết khai mít ra đời! Người ơi?  
Mẹ hiền ru những câu xa vời,  
À à ơi! Tiếng ru muôn đời...  
Tiếng nước tôi!

Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui,  
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi!  
(Nước ơi!)

B.T.T.

### KỲ SAU CẢNH VIỆT ĐÁNG YÊU

## Cho mướn

Phố lầu mới cát tại đại lộ  
Trần Hưng Đạo, Chợ quán.  
Trên lầu có thang đi riêng  
ra ngoài. Có đèn nước, cầu  
tiêu, cửa sắt. Trên lầu và  
dưới đất cho mướn riêng.

Xin hỏi nhà báo Đời Mới  
117, đại lộ Trần Hưng Đạo  
Chợ quán

KỲ SAU :  
Trường đời và trường học

TRANG 39



**TRAN VAN**  
**PTIQUE SCIENTIFIQUE**  
**LUNETTERIE**  
12. PHAN THANH GIÂN SAIGON

Do cựu cai quản nhà bán kiến thuốc Solirène-  
Heumann trên 25 năm kinh nghiệm đảm nhận.

Mỗi gia đình sáng suốt  
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gót

### BEKINAN Tiên

(Equisinine activée)  
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu  
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

### LONKINAN Tiên

(Quinine activée)  
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu  
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

### Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



Một người bạn luôn luôn  
trung thành

ĐỜI MỚI! số 104

« Nghe lời ta nhưng  
chó có noi gương ta ! »

Các trò,

**TUẤN** lẽ vừa qua, ngoài những vụ kinh thiên động địa khác về mặt chính trị, quân sự quốc gia, quốc lễ ra thi, riêng ở trên lãnh vực giáo dục của thày trò chúng ta, cũng đã nở ra ba vụ ăn to nói lớn. Đó là :

1.— **Vụ Hội Nghị giáo dục**, được gọi là toàn quốc, và nhất là được gọi là « **Tối cao chi Hội Nghị** » ;

2.— **Vụ hội họp nhân sĩ thảo luận về Trung lập chế**, trong đó chủ trương dậy dân Việt Nam dự bị cầm đầu hệ thống Trung lập trên trường quốc tế ;

3.— **Vụ Hội nghị ở Thủ tướng phủ của tạo nhân, mặc khách đề chính giới** \* khuyên dụ \* báo giới về « vai trò của ba tặc luối ».

Thầy mình ù ra thân danh cũng là một vị giáo sư, nên thùy xét ra cần phải cùng các trò mò xé bùn trên đây xem cháng có hợp với lè trôi, và hợp với lòng người không ?

Thì thầy đã khám phá ra được một sự thực cực kỳ là tầm thường này.

— Câu ngay ngữ Tây phương : « **Nghe lời ta nhưng chó có o gương ta** : Fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais » quả là chí lý, các trò à.

Vì sao vậy ?

Vì ba chúng có sau đây :

Một là vụ **Hội Nghị Giáo dục**, về hình thức được gọi là **Tối Cao**, song về nội dung (nghĩa là từ Chương trình nghị sự đến kết quả, qua Thủ tục làm việc) thì lại hoàn toàn là... **TỐI THẤP** : Hội Nghị đó đã thảo luận và biểu quyết nguyên có về cách thức Tốchuc nền giáo dục quốc gia thời cùa không hề đả động gì đến cơ sở... tối cao của giáo dục, là NGUYỄN LÝ GIÁO DỤC, là PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC, v.v. cả.

hai là cuộc hội họp Trung lập chế, thì ngoài một vài người thủ xướng ra, còn đại đa số cảm tình viên (Sympathisants) lại toàn là những vị xưa dày khét tiếng là « tác chiến đến cùng », hoặc là « tọa hường kỳ thành đến cùng » (nghĩa là ngồi không ăn sẵn đến cùng) cả.

Ba là vụ **Hội nghị**. giáo dục giới báo chí thi, ngôn ngữ công khai được dùng là... Ngay ngôn, môn ăn thi c. uống công khai là .. ngoại phạm,

Áy đấy !

Bởi vậy cho nên thầy mới nhìn sự thế mà rứt kinh nghiệm rồi đúc thành nguyên tắc này :

— Đến việc ăn, việc nói thì Đông và Tây để gặp nhau lâm ! Vì người Tây và Đông đều có lưỡi cá. Mà, như thánh É-dôp.. Việt nam đã phản :

\* LUỐI KHÔNG XƯƠNG NHỀU ĐƯỜNG LẤT LÉO \*

(xem tiếp trang 42)

# CÙ KHÔNG CUỜI

NGƯỜI ỐNG VIỆT

## Thì ra Tú Xương lầm

Muốn noi gương Trang Trinh đề mà tiên tri một cái chor, nên Tú Xương đã móc mặt chính thiện hả bằng mấy văn thư chúc Tết. Rồi kết luận bằng bốn câu ba văn, đặc một vẻ xám truyền này :

« **Lắng lắng mà nghe nó chúc con** ?

**Sinh năm, để bầy được vuông tròn**,  
**Phổ phuòng chật hẹp người đồng đức**,  
**Bồng bế nhau lên, nó ở non...** »

Thì quả là đúng thật :

Quả là thiên hạ bồng bế nhau lên rùng, lên núi và cõi kia ra cả cáo đảo có cái tên ròn ròn là Côn Lôn, là Ynini, v.v...

Nhưng chỉ đúng cho đến ngày Cao Bằng và Lạng Sơn, và Lai Châu, và Kon Toum thất thủ thôi. Vì bắt đầu từ bấy giờ, thì hai cầu thơ cuối cùng trong bài từ tuyệt trên tất phải đổi ra như vầy mới là... theo sát giai đoạn :

**Núi rừng chật hẹp người...**

**Bồng bế nhau đi, nó... xuống non !**

Bởi cái lẽ rằng : đồng bào thiểu số thi nhau... hạ son về phổ phuòng nhiều lắm,

nhiều lắm.

Thành ra Trang... Xương đã làm vậy !



Chính phủ...

SÓI không quên mồi của chúng đâu ».

2) Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Tòng trưởng T.T.T.T. có nói là : « Báo chí sẽ được NỘI RỘNG chứ không phải là được THÀ LỘNG ».

Lời hành văn như vậy làm cho ít nhiều người ta triết tự cứ gán cho chính khách Tân Nội các có một lối văn phong... thúy.

## Khóc đồng mồi

Hình như sau khi thi hành thông tư của tân chính phủ là phải dùng tiếng Việt trong các công văn đơn từ sô sách, các ông bà đầu bù tai vì nạn danh từ và nạn thống nhất danh từ.

Nghe đâu có ông quá lo xa ! và phản nản : « **thì** này thì người Pháp ở Đông-dương hiện đang ở trong các ngành co quan công sứ V.N. họ bờ ngô và hiền thê nào được ».

Và cũng nghe đâu thử tưởng cũng đe cập vắn đe « **quá lo xa** » ấy và những lời phản nản như trên, nhưng ngài nói một cách rất ngọt nhạt rằng :

— « **Thế** thì từ xưa tới nay người V.N. các

dương sự Việt Nam có bờ ngô khi dùng tiếng

ngoại quốc trong các giấy tờ công văn không

nhiều lắm ».

Thành ra Trang... Xương đã làm vậy !



TRANH KHÔNG LỜI

# Từ độc lập đến trung lập

(TIẾP THEO TRANG 40)



## Hộp thư Tòa soạn

Bạn N. Ngọc Minh :

Đã đọc bức thư dài của bạn. Xin phép sẽ trích đăng :

Bạn Ng. H. Lê :

Đời Mới Xuân già bán lô đồng không phải 5 đồng. Lát máy chạy đã nhảy mất số 1 đầy !

Bạn Dương Văn Paul :

Trường Thủy binh ở Nha trang, bạn nên viết thư về hỏi nhà trường, dày dủ và rõ ràng hơn.

Bạn Mai chí Lăng (Vọng cáo) :

Đam ơi đã gửi lời thăm Tòa soạn. Cúng chúc lại bạn những lời bạn đã chúc chúng tôi.

Bạn P. L. (Huế) :

Rất tiếc bài ấy gửi chậm, mất phong vị Tết rồi. G.T. sẽ cố thư riêng gửi bạn. Lâu quá đi mất không có thư từ với nhau. Minh từ quá !

Bạn Lê An Sơn :

Có nhận đủ : « Em cùng đi » và « Nhớ ngày qua ».

Bạn Ng. Nhu.

Đã đăng, không tiện đăng lại trên D.N.

Bạn Việt Công Dân :

Bạn chủ nhiệm đã đọc kỹ bức thư của bạn.

## TRƯỜNG DIỆN ÁNH chuyên nghiệp

ECOLE PROFESSIONNELLE  
DE CINÉMATOGRAPHIE  
PARIS — SAIGON



Lớp huấn luyện do các chuyên viên ngoại quốc và  
Việt Nam cộng tác  
phụ trách về các ngành  
kỹ thuật điện ảnh

NHỮNG BẠN MUỐN HỌC TẬP  
XIN VIẾT THÔNG TIN

Ô. HOÀNG TRỌNG MIÊN

Ủy quyền đại diện ở Đ.D.

117, đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán

điện thoại : 793 Chợ Lớn

Chai Brillantine

BOBEL

Tức là xức dầu thơm  
thứ quý nhứt

Nếu chiến tranh ở Việt Nam giống như ở Triều Tiên thì sự ngừng bắn rất có thể thực hiện. Tình thế Việt Nam là tình thế cục kỳ phức tạp. Dân

TRẦN VĂN ÂN

KỲ SAU :

BẮT ĐẦU TỪ CHỖ BẮT ĐẦU

TRANG 41

# Tư vấn đề sản phẩm nghệ thuật...

(TIẾP THEO TRANG 14)

dễ phê bình phim minh. Phê bình lối đó là phê bình quên cả thực tại. Nhưng nếu gạt vấn đề kỹ thuật ra rời, thì ít nhất trên phương diện dàn cảnh và diễn xuất, người Việt Nam đâu có phải chỉ có... sở đoản!

\*\*\*

Bó là cái mà người ta kêu là *hình thức*. Còn vấn đề *nội dung*? Vấn đề mà người ta kêu là sự chưa đựng tinh thần và tri thức và vấn đề: *đề thuyết* (thème) chẳng hạn.

Phim Kiếp hoa là *tán bi kịch cá nhân* diễn giữa những trường hợp thời gian và không gian dàn thành bối cảnh. Bầu câu chuyện là một việc tẩn eur. Cái « *thân thế* » câu chuyện là một mờ trường hợp lôi kéo nhau có thứ tự, mà kết quả là vì chiến tranh, một cá nhân — nhất là một... đóa hoa, một người của phái yếu — phải chết một cách... thương tâm.

Khói lửa làm cho đóa hoa và người yêu của đóa hoa xa nhau. Người đàn bà gặp một anh chàng quỉ quái, phải buộc mình làm vợ người ấy.... sau thoát người ấy và tinh cò gặp lại người yêu cũ. Gặp rồi nối lại duyên xưa. Nhưng người đàn bà sợ cái thân thế đã xuống dốc của mình làm hại danh dự gia đình người yêu, bèn bỏ đi giữa hôm cưới, dưới một bầu trời ảm đạm dày gió mưa, để rồi bị một tảng tường sụp xuống..... mà chết.

Để giải quyết một mảnh sóng bên trong của cá nhân, nhà viết chuyện phim đã bắt ông Trời xen vào cuộc đời (*Deus ex machina*), và quên rằng tuồng « *Lôi vũ* » của Tào Ngu, một thứ tuồng hay nhưng đầy những vai trò của *tinh cò*, cũng đã bị thời gian bỏ lại sau rồi...

**N**GUỒI dàn bà chết chỉ vì làm nô lệ cho hai thành kiến: chỉ có tấm thân thể trong trắng mới làm được tấm tinh đẹp, và một tấm thân đã ô uế có thể làm hư danh dự của gia thế người chồng.

Muốn giải quyết những vấn đề ấy cho ổn, người đàn bà ấy phải tự đòi ở mình một món đồ... trang sức về tinh thần: *sự hy sinh*. Nghĩa là cá nhân không phản động lại tinh thế, cá nhân thụ động: một thứ thụ động rất bệnh hoạn giữa cái thế kỷ hai mươi. Cá nhân ngoan ngoãn chịu sự tù hãm giữa bức tường *công thức về tinh thần* — nhất là những công thức về luân lý (conventions morales), bằng

lòng số phận mình...

Ngày xưa, một ngày trong cái cõi tối của thời gian, có một bức thánh viết ra hơn một cuốn sách, tạo ra một bảng giá trị (table des valeurs) tinh thần, trong đó có một số giá trị về luân lý (valeurs éthiques). Trên cái bảng giá trị ấy, có lác đác một ít *công thức* mà người ta khai sanh đặt cho những cái tên ngò ngô: *danh dự*.

Từ đó, người đời sau đặt cái bảng ấy lên cao, ngày ngày chiêm bái, và những công thức ấy dần dần trở nên thứ tự cao thấp giữa đời sống. Có người dùng nó hanh diện với thiên hạ và đòi khi dùng nó làm lợi khi dàn áp — có người vì không có nó mà phải điêu đứng, phải bơ vơ trên một cái dốc.... lôi tuột họ xuống chán thang xã hội.... đòi khi lôi tuột xuống cõi chết thương tâm....

Cô Lan của phim Kiếp hoa là một hàng người chỉ vì tự mình có cái mặc cảm là thiếu đỗ.. trang sức mà phải tự mình làm nạn nhân của cái bảng giá trị ấy (sau khi đã chiêm bái n').

Thật là thương tâm một cách mỉa mai, mỉa mai một cách chua chát!

Đáng buồn là soạn giả chuyện phim đã dụng được một thứ *diễn hình* bệnh hoạn. Nhưng đồng thời cũng đã gọi ra được hình ảnh sự phá sản của một hệ thống giá-trị (système des valeurs), một thứ hệ thống chỉ để ra được một trạng thái mà trình độ khủng hoảng cao nhất có một cái tên rất rõ: *trạng thái bệnh hoạn* (morbidité) chung.

Ai ý thức được điều ấy là biết được phim Kiếp hoa hay ở chỗ nào, dở ở chỗ nào, hay đến mức nào và dở đến mức nào và xét chung cả mọi phương diện kỹ thuật, dàn cảnh, diễn xuất, nội dung, có phải là nghệ phẩm không.

TAM ÍCH

## Đại ngày thanh bình

(tiếp theo trang 31)

NGƯỜI LÍNH GÀC.—Merci Docteur! (quay về Phía Hùng) Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! (Hùng nhìn Huyền Văn, định bước lại gần, người lính lạiduc.) Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Ông bạn attend au camp d'internement.

HÙNG.—Huyền Văn! Thời anh đi, đợi ngày thanh bình chúng ta lại gặp nhau trở lại.

HUYỀN VÂN.—Anh Hùng! Anh Hùng!

(Bóng người lính vì Hùng đã khuất. Huyền Văn đứng lại, nước mắt lung tròng, lèo éo hậu trường vắng vắng có tiếng vỗ căm...

MÀN TỬ TỬ HÀ

GIANG TÂN



## THƯ GIÁO SƯ KỲ NỘM

(tiếp theo trang 40)

Lát leo cho nên nói thì là *TỐI CAO* mà đến lúc làm thì hóa ra... *SÁNG THẤP*!

Lát leo cho nên nói thì là *TRUNG LẬP* mà đến lúc làm thì hóa ra... trước không Trung lập, giờ Trung lập, để nếu cần thì rỗi sẽ Trung lập cái cóc khô gi cho lỗ vốn!

Lát leo cho nên nói thì là... *NỘI HÓA* mà đến lúc làm thì hóa ra... *NGOẠI HÓA*!

Lát leo cho nên mới hô hào: « *Nghề lời ta* nhưng chờ có noi gương ta » Cố nói hoặc nghĩ rồi bị quan về sự thực vừa khám phá ra đây không?

Nhất định là không! Các trò ạ.

Vì, hẹn ngày sau chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra một sự thực khác nữa về câu chuyện: « *Lấy lời mình để dậy đời, và lấy thân mình ra dậy đời. Dĩ ngôn chí giáo, dĩ thân chí giáo.* »

Đợi tuần sau.

GIÁO SƯ KỲ NỘM  
của các trò

THUỐC HO

## LA HƠN QUẢ TINH

CỦA ĐỨC LÂM SĨ

đặc biệt trị Phổi nám, sát trùng lao và các chứng Ho phong, Ho gió, Ho lao, Ho tồn, Ho súc huyết, Ho sản, hậu công hiệu cấp kỳ, giúp biết bao nhiêu người lành Phổi và khỏi Ho trở lại mạnh mẽ như thường. Cam đoan kết quả.

Nhà thuốc ĐỨC LÂM SĨ  
16 đường An Điển—CHOLON

Khắp đại lý tiệm thuốc Việt Hoa có bán



TRANG 42

## Giá báo Đời Mới

dài hạn ở Nam-Việt  
và Quân nhân  
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên:  
Ông TRÁC - ANH  
117 đại lộ Trần Hưng Đạo—CHOQUAN

## Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhứt  
47,rue Canton-Cholon

Bà môn học rất cần thiết cho  
các bạn thanh niên:

Xã hội học

Kinh tế học

Chánh trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hàn thụ.

Hội chương trình điều lệ:

COURS DE SCIENCES SOCIALES

82-84, Blvd. de Belleville—Paris

## ARG EN CIEL

52-59 đường Jaccareo—CHOLON

Có nhiều món giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

MỘT GÓI THUỐC HÀO HẠNG

## Hàng đúc TRÍ-BỘ

Số 87, đường Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Lanh đúc, tiện rèn và làm đồ người các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

CỘT TRUYỀN  
của  
LÝ CHÂU SẮC

# BÓNG HẠNH PHÚC

TRANH VẼ  
của  
T. THU



Hoặc kéo nhau đi  
Thủ đức tắm Piscine



Hay có mặt ở các rạp chiếu  
bóng đè cùng thưởng  
thức nhứng.



Phim mà họ cho  
có nhiều xen hết  
sức hấp dẫn...



Lần lần, nhứng nơi trước kia  
đối với họ còn xa lạ, bở ngô :



Thì nay đã trở thành nhứng chỗ quen  
thuộc hơn cả mái nhà trường.



Có lúc họ lại rủ nhau đến nhứng chỗ  
thanh vắng, nhìn trời, chỉ trăng hẹn sống  
bên nhau ốm tuổi bạc đầu...