

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

Wason
AP95
V6 D64+

SỐ 102

Từ 25-2 đến 4-3-54

NAM VIỆT. 6000
TRUNG, BẮC, MIỀN LÀO..... 8000

TRONG TẬP NÀY :

- CHỈ CÓ THỂ DÂN TỘC
MỚI GIÀNH VÀ GIỮ
ĐƯỢC ĐỘC LẬP
- THEN CHỐT VĂN ĐỀ
NHÂN BẢN MỚI
- ĐỌC LẠI VÀ BÌNH LUẬN
TAM QUỐC
- MÀN ẢNH VÀ TRƯỜNG
BỜI
- TÂM TRẠNG MỘT NHÀ
NHO THẾ KỶ TRƯỚC
- MỘT TRUYỆN NGẮN
CHƯA HÈ IN CỦA TẠ TÝ
- MỘT TRANG TRÀO
PHÙNG

HÌNH BÌA GIÁNG HƯƠNG

một nữ diễn viên có giọng ngâm thơ đặc
biệt trên đài phát thanh — (Anh Hà Di)
Hình bìa số 101 Tuổi xanh của T.Đ. Thuận

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN

117 Đại-lộ Trần hưng Đạo — Chợ Quán

Điện thoại : 793—Chợ Quán

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN

Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG

Quản lý : TRÁC ANH

Hộp thư 353 Saigon



CL
TRUNG

TẬP - GIẤI SỐ IN NHIỀU NHÚT TRONG NUỐC

Ý kiến bạn đọc

Với cái Tết vừa qua Bồn báo chủ nhiệm và nhà báo Đời Mới có nhận được một số rất nhiều thiệp và thư chúc Xuân.

Chúng tôi xin cám ơn các Bạn.

Bại dè những lời chúc như sau :

● Xuân Đời Mới 1954 không những chỉ đọc ba ngày xuân, mà suốt cả năm Ngọ, mỗi lần cầm đọc vẫn thấy thích thú và có lợi ích. Có cần gì phải có bài « Táo lật bò », « Năm Ngựa nói chuyện Ngựa ». Năm Trâu nói chuyện Trâu »... mới gọi đó là báo Xuân, báo Tết.

Năm mới, chúc gì các bạn cho hợp với « Đời Mới »?

Chúc tất cả các bạn đã cộng tác cho Đời Mới và nhất là bộ Tham mưu của Đời Mới vững ngòi viết vững niềm tin để cống hiến bạn đọc những món ăn tinh thần ngon bò hơn năm ngoái.

NHẤT NGÔN (Saigon)

● Đời Mới đến với tôi với nguồn anủi vì ly phôi tắc nghẹn của mùa xuân ly loạn.

Ngày Xuân, chúc Đời Mới vươn mình lên như triều sóng Đại dương, đầm ấm vang dội nguồn Hương Giang lặng lẽ trôi xuôi.

Công Lang tân nữ Như lý (Huế)

● Ngày xuân cầm tấp xuân Đời Mới làm cho lòng tôi nao nao và buồn vong về cố quản.

Nội dung gợi nhiều hình ảnh Xuân thuần túy của dân tộc.

Chúc tòa báo D. M. này nở mạnh như mầm non giữa trời Xuân Dân tộc.

HƯƠNG TÂN (Phnom Penh)

● Thịt mỏ dưa hành, no bụng ngày Xuân.

Đọc báo xuân Đời Mới, tôi cũng cảm thấy « no », và món ăn tinh thần ấy nhiều giá trị, ngọt bùi và cung làm vị « chua cay ».

Ước mong Đời Mới tiến mãi và chúc các ông tráng kiệt để khéo xào nấu những món ăn « thích khẩu ».

Cô Lê thị Văn Khanh (Hanoi)



Hộp thư Tòa soạn

Bạn N.T.H. (Đà Nẵng) :

Đang xem lại bài báo của bạn.

Bạn Nguyễn Ngọc Thủ Đức :

Loại ấy có thể đăng được lắm. Bạn gửi tiếp cho để chúng tôi xem qua đã.

Hoàn thành.

Các bạn Huyền Thanh Thành Thuyền, Phong Luân, Nhật Tân, Ngô Hoàng, Anh Tâm, Hanh Thành, Văn Thành, Nhợ Ta, Thành Tuyền, Bảo Lang, Ngân Giang Hoàng, Thành Tân.

Bài các bạn đã nhận được.

Bạn Như Ban :

Dựa lập trường của Đời Mới đã nên để tăng tác. M. luôn luôn mở rộng cửa đón chờ những văn thư tiểu họ. Bạn cứ tiếp tục viết và gửi cho xem. Đừng quên phẩn kí thuật.

Bạn Văn Hùng :

Đúng như lời bạn đoán ở câu sau. Có ấy có hai giống máu trong người. Hãy xem ảnh, đoán đi! Đời tu, chúng tôi không được biết. Mong bạn cảm phiền.

Bạn Mộng Sinh :

Bà nhận được bản nhạc ấy. Đang chuyển bạn chuyên môn về phần này xem kỹ lại.

Bạn Duy Lãm :

Đã được làm, có nhiều đoạn xuất sắc nhưng trái lại nhiều đoạn bạn đã bắt chấp cả âm điệu. Cứ gửi tiếp và chọn lọc hơn.

Bạn L.T. :

Gặp K. G. có nhắc đến bạn « Anh kéo xe tay ». Trang cũ sáng đèn mãi đi » Đã nhận được.

Bạn Phong Luân :

Chúng tôi cũng không được rõ địa chỉ của bạn ấy. Chúng nào được tin sẽ cho bạn hay.

Bạn D.N. (Huế) :

Quanh ngọn lửa hồng » phảng phát bài » Nhớ »... Đương xem lại. Vài câu hỏi bạn khô đang được. Đời xem!

G.T. có nhận được thư riêng của bạn, sẽ trả lời riêng thư riêng cho bạn. Đời cho. Bạn qua.

BẢN ĐỌC ĐỀ Ý

Bắt đầu số 103, *ĐỜI MỚI* sẽ xuất bản chiều ngày thứ bảy. Bạn đọc dài hạn ở các số sẽ nhận được báo sáng thứ bảy, và bạn đọc lãnh báo tại nhà sẽ lãnh báo vào buổi chiều.

Quản lý Đời Mới

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Lớn
Điện thoại 793 Chợ Lớn

- Nhà báo không có lệ trả lại bài thảo.
- Bài viết về tòa soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.
- Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

Cùng các bạn gởi bài đăng báo.— Tòa soạn tiếc không đủ thời giờ để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà thề tình cho. *Đa tạ*.

Giá báo Đời Mới dài hạn

(cả tiền cước phí)

TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng....	28.00
3 tháng....	84.00
6 tháng....	168.00
1 năm....	336.00

Bắt đầu từ Đời Mới số 72.

Bưu phiếu xin để tên:
ông TRÁC ANH
96 Colonel Grimaud—Saigon

SÁCH HỌC SINH

TIẾNG HÁN VIỆT

THÔNG LUẬNG

của THANH NGHĨ

Một quyền Hán Việt từ điển đầy đủ không có in phần hán tự. Những danh từ kinh tế, chính trị... đều có chú tiếng Pháp. Sách dày 550 trang, bìa cứng đẹp, mạ vàng.

Giá phò thông : 50đ.

Nhà xuất bản THỜI THẾ

ĐỒI MỚI

Trong số này

- 7 ngày quốc tế.
- Tuần lễ trong nước.
- Thời Tiết . . . Thời Nhận
- Ý và việc . . . Hậu Nghệ
- Tiết Bất Hả
- Ngược thời . . . Dương bá Dương
- Chỉ có thể dân tộc . . . Trần Văn Án
- Tai mắt... đó đây
- Đọc khắp các báo
- Trên chót ván để nhân bản mới Hà Nội Phương
- Thư của giáo sư Kỳ Nộm.
- Cù không cười . . . Ngu Ông
- Bình luận Tam Quốc . . . Hồ hán Sơn
- Phóng sự Chồng già . . . Mì h dārg Khánh
- Giải đáp thắc mắc Hồng Nam
- Màn ảnh và Trường Đời . . . Ngô đồng Thanh
- Dùng tiếng mẹ đẻ Đặng tâm Thành
- Con khỉ lịch sử Lãm ngữ Dương
- Bình thơ bạn . . . Xuân Lan
- Thơ : Nguyễn quốc Trinh, Song Hồ, Nguyễn đình Tân
- Tâm trạng một nhà nhỏ . . . Kiêm Đạt
- Truyền ngắn : Cầm Nhung
- Túy đút Lưu Nghị
- Hồi ký : Vuột trùng dương
- Truyền cõi tích thiếu nhi Giang Tân kè
- Thơ học sinh . . . Huy Phương
- Lá thư bạn gái

* * *

- Tiêu thuyết dài tình cảm mới : Người nữ cứu thương Hoàng Thảo
- Tiêu thuyết dài : Trôi giặt Vinh Lộc
- Truyền dài thời thế : Làm lại cuộc đời Hồ Phương
- Truyền bằng tranh : Bóng hạnh phúc.



PHÁP

14-2 : Thiếu tướng Gazounaud được bồ qua Đông dương dưới quyền sử dụng của ông Bộ trưởng liên lạc với các Quốc gia liên kết.

15-2 Hội đồng Tổng trưởng Pháp nhóm tại điện Elysée nghe ông Shuman tường thuật về hội nghị Berlin. Hội đồng đã thảo luận về vấn đề Đông dương và quân đội Áu châu đang đứng trên hàng đầu những vấn đề thời sự. Tối hôm thứ bảy, quốc hội Pháp phải kết liễu cuộc bắn cãi về vấn đề lương hòng.

Về vấn đề Đông dương, báo Combat viết : cũng như đối với vấn đề Áu châu khó mà thực hiện được sự thỏa thuận khi mà chính phủ Bảo Đại có vẻ cương quyết bác bỏ trước việc mở hội nghị ngưng cường với Trung cộng, hội nghị mà ông Bidault chủ trọng để giúp Pháp ra khỏi Đông dương.

Các nhân viên sở khí tượng Pháp định công đã trở lại làm việc.

Tổng Công đoàn Thiên chúa giáo đã nhóm họp trong ngày 13 và 14 để xem xét những quyết định của chính phủ liên quan đến việc tăng số lương tối thiểu liên nghiệp.

Báo France Soir loan tin chính phủ Pháp muốn ông Pléven, từ Đông Dương phải về thẳng Paris phục trình chính phủ kết quả cuộc công cán của ông trước khi sang Hoa Thịnh Đốn do chính phủ Mỹ mời.

17-2 Cơ quan viện trợ Mỹ loan tin cho Paris biết sẽ mở ngàn khoản hai mươi ngàn triệu Mỹ kim giúp Đông Dương để mua dụng cụ khoa học chuyên nghiệp.

Üy hội quốc phòng Pháp đã họp dưới quyền chủ tọa của đại tướng Koenig để nghiên cứu ngàn sách quân sự năm 1954.

Sau khi công cán ở Đông dương về, theo báo La Dépêche du midi thì ông Pléven đang phân vân như sau : Tình hình Đông dương cực kỳ phức tạp, dư luận Pháp rất chán nản. Người Pháp muốn đơn giản hóa vấn đề phức tạp này nhưng nó lại chắc chắn có những ảnh hưởng nghiêm trọng tới mục đích của nó. Vì Đông dương là một lá bài quốc tế quan trọng. Có nên buông trôi hết mọi sự không? Có thể không để đến nỗi hư hỏng, mà điều đình với

bất cứ giá nào không? Khi mà chúng ta không hiểu gì ý định của đối phương. Hay là phải chờ đợi gây ra những điều kiện xác đáng có lợi hơn hết cho cuộc điều đình? Nhưng rồi, chắc chắn giải pháp của vấn đề không còn ở trong tay ta nữa. Không hiểu người Nga muốn gì!

18-2 chiều thứ tư ông Marc Jacquet đã tràn thuyết trước ủy hội ngoại giao của hội đồng cộng hòa về những hiệp định Pháp-Lào và sự chuẩn bị hiệp ước với Việt Nam.

MỸ :

Báo « New York Times » báo tin : việc Cao ly đề nghị gửi một sư đoàn sang tham chiến ở Đông Dương chưa được thông tri cho nhà chức trách Pháp biết. Chính phủ Lào cũng đã từ chối đề nghị đó.

Thượng nghị sĩ đảng dân chủ John Sparkman tuyên bố : « Tôi sẵn sàng tin nhiệm vào sự xem đoán cùng những quyết định của tổng thống : chúng ta không có quyền đề cho Đông Dương rơi vào tay Cộng sản ». Ông tuyên bố những lời áy nhẫn dịp Mỹ viện trợ 200 kỹ thuật gia cho Đông dương.

Mỹ phản đối Trung cộng việc giam cầm thường dân Mỹ.

Chính phủ Mỹ ngờ vực về tin tức một tàu lặn Nga bị một tàu lặn Mỹ đánh chìm ở ngoài khơi vịnh Bắc Việt.

17-2 : Theo báo « Paris Presse » đối với vấn đề Đông Dương, Ngũ giác dài đã kết luận rằng, cần phải gửi một chỉ huỷ Mỹ qua Đông Dương, đặt các lực lượng Hải và Không quân dưới quyền vị chỉ huỷ ấy, cho phép vị chỉ huỷ đó được quyền phong tỏa các bờ biển Trung Hoa, cung cấp cho ông ta các kỹ thuật gia và ngàn khoản, xúc tiến việc thành lập quân đội các Đông Dương, giống như Wan Fleet đã làm ở Hy Lạp và Cao Ly. Tuy vậy, phải cố hết sức tránh một cuộc khủng hoảng gay gắt trong cuộc bang giao Pháp-Mỹ.

Ngũ giác dài loan báo rằng cuộc bắn cãi bắn chính thức đã khởi diễn với nhà cầm quyền Pháp bồ nhiệm tướng John O' Daniel, tư lệnh lực lượng Mỹ Thái bình dương làm trưởng phái bộ quân sự Mỹ ở Đông Dương có trách (xem tiếp trang 42)

Tuần lễ

Tin chiến sự

Mặt trận Bắc Việt.

Kể từ ngày 28-1, cứ mỗi ngày áp lực của

Việt Minh vào Điện Biên Phủ càng lên

Theo một tin của nhứt báo Pháp, con số Việt Minh lên đến nhứt 4 sư đoàn, chưa kể số dân phu từ 50.000 đến 60.000 đã thực hiện được một cuộc tập trung trọng pháo chưa từng có :

Lực lượng đóng ở Điện Biên Phủ chờ một cuộc xung phong, qua ngày 29-1 đại bộ phận Việt Minh do các đường mòn trong rừng tiến về hướng Tây Nam. Cuộc vận động về hướng Luang Prabang khởi sự từ ngày ấy.

Bên trời Âu, ngày 28-1. Ngoại trưởng Molotov khen khen yêu cầu mở hội nghị tay năm trong đó có Trung Cộng, và cảng từ ngày ấy thì Việt Minh thành lính đinh chỉ cuộc tiến triển.

Một cuộc phu hợp ngẫu nhiên chẳng ?

Ngày 17-2, 5% lực lượng Pháp Việt đã mở một cuộc hành binh với quân lực đóng đảo vào sườn núi nằm cách biên Phủ lối 4 cây số về phía Đông Bắc ở hal mè đường Pavie và con lô 41. Khác với lần hành binh kỳ trước, quân đội Pháp không gặp một sức chống cự nào của Việt Minh cả.

Cảng vào ngày 17-2, khu phía nam Trung châu, khu Phủ lị cách Hanoi 30 cây số về phía nam, liên quân tờ chúc một cuộc tấn công lớn, 200 người khả nghi bị bắt giữ. Đến

đến, Việt Minh tấn công dữ dội vào một đơn vị thiết giáp nhưng bị chống trả lại.

Phía nam Nam Định, một đội tuần thám của Thủy quân đi ngược lên giòng sông bị tập kích và có bị vùi lòn thất.

Bản đồ dưới đây chỉ cho chúng ta thấy những mặt trận chia hiện đang khai đán trên chiến trường Đông Dương. Phía nam Hanoi, vùng



Trung châu vẫn là sân khấu diễn ra những trận đánh như không ngưng giữa hai bên trên những đồng ruộng ngập nước, trong làng mạc kiêng cổ.

Sau Trung Châu phải kè đến Điện Biên Phủ.

Ở thượng Lào, vùng Mường khoun, Luang Prabang, Vientiane, Mường sai, một phản lực lượng quan trọng của Việt Minh vẫn tập trung quanh những nơi đây.

Trung Lào, quanh vùng Seno, Thakhek, hai bên vẫn thường đụng độ.

Trung Việt, ở miền cao nguyên, Việt Minh đã vào Konkum, đang nhảy Pleiku; quân đội Pháp vẫn tiếp tục cuộc tảo thanh của họ quanh Tuy Hòa và đang tiến về La Hai.



Mặt trận Lào

Sự hoạt động ở Bắc Lào đã giảm bớt nhiều. Xảy ra mấy trận đột kích sơ nhẹ trong vùng Luang Prabang và vùng Pakse, giữa đội thám thính Pháp Lào và những phần tử khinh quân Việt Minh.

Đồn Tehépone trên quốc lộ số 9, giữa quãng đường đi từ Savannakhet đến Quảng Trị đã bị nhieu đại đội Việt Minh tấn công vào đêm 17-2-54, nhờ có không quân can thiệp ban đêm, oanh tạc xung quanh và giải vây được đồn này.

Mặt trận Trung Việt.

Các đơn vị trong khu vực hành quân "Atlante" vẫn tiến về phía La Hai và phía bắc quốc lộ số 1.

Miền Cao nguyên không thay đổi mấy. Việt Minh chưa muôn gặp liên quân, hình như họ muốn nghỉ ngơi trước khi mở cuộc tấn công.

Nam Việt

Những vụ khuấy rối của du kích Việt Minh thu được ít kết quả.

Trái lại, các tay có thể lớn bấy giờ còn thêm nỗ lực đầu cơ tình hình là khác.

Bọn chúng thừa dịp sự sụp đổ của nhiều nhà kinh doanh để mua rẻ sự nghiệp. Sự đầu cơ trong năm qua rất là rõ rệt. Cho đến những xe cộ do chương trình Mỹ viện trợ chờ sang Việt Nam cũng chỉ lọt vào tay một vài bà.

Bây giờ, lại những tay bí mật bắn tin đồng bạc bị phá giá, đe bắn đỗ và bắn với sự lén lút 40 phần trăm. Đồng bạc đã chịu muôn ngàn đau khổ, bọn bắt lương còn gây thêm tai hại đe trực lợi. Quả là, bọn chúng là bọn săt nhân.

Và cũng có thể có bọn mưu định đầu cơ tình hình chính trị đe gây loạn.

Thiết trưởng chính phủ nên cho mở cuộc điều tra kín, truy tố bọn manh tâm phá hoại, gây nên thảm trạng cho đồng bào.

Nhân dân đã chán ngán lắm rồi, không thể dung thứ được bọn bắt lương.

ĐỜI MỚI

THIỆM LỜI. — Bài trừ hối lộ chỉ là triết lý. Căn cứ ra cái nhân. Thiết trưởng, đe khởi thi một chính sách cải lương, chính phủ nên cho điều tra kín về cách lập nghiệp to tát và mau chóng của một hạng người trong xã hội Việt Nam. Có điều tra kín mới rõ họ lương lẹo đe cho bà con đứng tên của cái. Dù là không tri nói hạng bắt lương, mà cuộc điều tra kín cũng có lợi & chỗ nám được phần hòn của chúng. Và khi điều tra, điều cần là không cho bọn úy chạy trốn ra nước ngoài.

(xem tiếp trang 4)



T HẾ là Hội Nghị Bá Linh đã tạm gọi là làm trọn được nhiệm vụ lịch sử của giai đoạn tranh tối tranh sáng này.

Và cũng đã nhanh nỗi năm ba kết quả :

I.—KẾT QUẢ HỘI BẮT NGỒ là vấn đề Áo : Từ cường, vì không giải quyết dứt khoát nỗi một vấn đề nào đã nêu lên, nên miễn cưỡng thỏa thuận với nhau về việc hé mở tấm màn sắt buông trên "cuồng họng" của Trung Áu và Đông Áu (là con sông nên thơ Da-nuyp, trên đó nước Áo nằm dài) để cho phép Áo liên lạc về văn hóa với Tây Âu, và giao dịch về kinh tế với Nga (bán khoáng sản và trả nợ chiến tranh).

III.—KẾT QUẢ... LÒNG THÔNG là vấn đề Cao Ly : hẹn sẽ có Hội Nghị năm trưởng (nghĩa là sẽ là có mặt Trung Cộng) họp ở Thụy Sĩ vào ngày 26-IV-54 để tiếp tục câu chuyện Nam Bắc Hán, bị cắt đứt ở Bàn Môn Diếm (sau ngót hai năm ròng mà "bàn" mãi cũng chưa tìm ra "cửa" thoát).

IV.—KẾT QUẢ.... NỮA VỜI là vấn đề Trung Cộng : tuy đã nhấn mạnh là không chính thức công nhận sự có mặt của Trung Cộng "trên trường chính trị quốc tế", song ngoại trưởng Mỹ lại dành công nhận sự có mặt của đại biểu Trung Cộng ở Hội Nghị Ngũ Cường sắp tới.

V.—KẾT QUẢ.... HOÀN BINH là vấn đề Việt Nam : sự thực thì khách quan mà nói, đó là vấn đề quan hệ nhất trên trường ngoại giao quốc tế, và ngay lúc khai mạc, thế giới đã chủ mục vào "nó" cho là "ra trò lầm!", nhưng đến lúc bế mạc thì, ở giữa Hội Nghị, các ông tướng đánh nước bài lẩn, coi "nó" là thứ yếu "sẽ được giải quyết sau chuyến Cao Ly", còn ở ngoài Hội Nghị (nghĩa là ở các bài chiến trường) thì cục diện hành binh và cục diện chính trị, tài chính bỗng dưng sáo loạn cả lên (tìn chính thức : V. M. nổi vòng vây Điện Biên Phủ, Luang Prabang đe dồn quân xuống Trung Châu Bắc Việt ; tướng O' Daniel của Mỹ có cơ được đại diện tổng thống Eisenhower đe cầm đầu phái đoàn quân sự Hiệp Quốc ở Việt Nam ; giám đốc cơ quan ngoại dịch Hoa Kỳ — F.O.A. — là H. Stassen qua Saigon đe sang Phi Luật Tân chủ tọa hội nghị Tân Cộng Hòa Bình ; tổng trưởng Plevien, đặc ủy toàn quyền của chính phủ Pháp sang lưu trú tại Việt ; —

Rút lại thì sau ba tuần bắn cãi, bốn ông tướng và chừng 105 ông tá của Âu Mỹ đã mặn nồng chia tay nhau, trong một bầu không khí buốt lạnh — 10°, hẹn nhau ngày tái họp ám ấp hơn ở ven bờ hồ Lé Man của một nước trung lập, để cho chừng 25, 27 nước nước lớn, nước nhỏ gặp nhau một vài chuyến nữa.

Cơ sự đến như vậy thì với chính sách "trường kỳ hội nghị" ấy, Hòa Bình nói chung của toàn thể thế giới sẽ vẫn cứ là giữ được êm thầm suốt dọc thời gian... hội nghị còn chiến tranh nói riêng của mấy địa phương hẻo lánh (như Việt, như Lào chẳng hạn) thì lính Pháp, lính Việt, Miền, Lào cứ việc

Thế thì ảnh hưởng của hội nghị Bá Linh ?

D Anh đã ký kết nỗi một thương ước với Nga, đánh giá 400 tỷ quan, trong thời hạn 3 năm ;

II Churchill có thể đoạt được hy vọng gấp thắng Malenkov để hai mặt một lời gác cái thể chán vạc thứ ba cho Anh ;

Ở Việt Nam, Chính phủ Quốc gia ra mắt đồng bào Bắc Việt để củng cố cái Thể thống Nhất hòng tìm hậu thuẫn của nhân dân trong cuộc thương thuyết nay mai.

THỂ NHÂN

20 - II - 54

Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

dính chánh

TRONG khi hội nghị Tứ Cường ở Berlin còn dùng dằng, trước ngày phái đoàn Việt Nam qua Pháp để điều định về vấn đề độc lập thì có tin đồn đồng bạc Đông dương lại bị đánh sụt giá. Đến nay, trong khi các chiến trường Đông dương, nhất là Ai Lao và Cao nguyên, V. M. tấn công dữ dội, thì lại có tin Pháp đã mưu cuộc thương thuyết với bên kia tại Hà Nội. Bảo hộ đại sứ Maurice Dejean phải lên tiếng dính chánh, cũng như thành phu V. N. đã dính chánh về vụ phá giá đồng bạc, rằng: « hiện nay không có sự tiếp xúc nào với các nhà Cộng sản Trung Hoa hay với Việt Minh để thương thuyết ».

Trong lúc ấy, ông Nguyễn Quốc Định Tòng trưởng ngoại giao Việt Nam tỏ bày ý kiến đối với chương trình sắp ký định thương thuyết với cụ Hồ chí Minh, tuyên bố « Nếu cuộc cam kết mà không có cụ Hồ thì V. N. cũng không cam kết được... »

Thời cuộc càng nghiêm trọng thì thỉnh thoảng lại nghe lầm tin động trời ở hòm trước, và hôm sau lại có tin dính chánh.

Một câu trả lời thú vị

TRONG một bữa tiệc của ngoại giao đoàn Nga sô dài bên hội nghị Berlin, tất cả mọi

Nghiệp đoàn Ký giả Nam Việt và Bắc Việt yêu cầu:

Bãi bỏ kiểm duyệt

Bại bìa nghiệp đoàn ký giả Nam Việt đã có gặp Tổng trưởng thông tin tuyên truyền Lê Thăng để yêu cầu bãi bỏ chế độ kiểm duyệt (trừ những tin tức quân sự, ở ngoài phạm vi của bộ Thông tin). Ông Lê Thăng chưa se ché trọng đến việc này, có quan hệ cho tinh thần báo chí của một nước độc lập.

Poing thời Hiệp hội báo chí và nghiệp đoàn ký giả Bắc Việt gởi kiến nghị cho chính phủ quốc gia Việt Nam yêu cầu.

Trong khi chờ đợi:

1) Thực hiện quyền tự do báo chí, chính phủ bãi bỏ ngay chế độ kiểm duyệt hiện thời, và nói rõ ràng thật sự phạm vi ngôn luận để cho báo chí có thể tranh đấu: báo phải được quyền đưa ra các chủ trương để lắng

người gần xa với hội nghị đều được mời, trừ các nhà nhiếp ảnh. Vị trí khôi sứ hạn chế đặc biệt ấy, một nhà nhiếp ảnh Pháp xác may đi chụp bức ảnh bị lính cảnh đập cho gãy mắtばかり cùa. Một phóng viên nhiếp ảnh Mỹ dấu máy ảnh trong túi áo, đợi đến giờ uống xong cốc-tay mới dờ ra. Ông Molotov trông thấy nhà nhiếp ảnh đang bị 5 người lính hộ vệ bao vây mới tiến lại bảo:

— Anh có biết rằng ở đây cấm chụp ảnh và anh làm như thế là có hại cho anh không?

Phóng viên diêm tĩnh trả lời:

Vâng có — Nhưng người ta ai cũng chỉ chết có một lần thôi —

— Anh trả lời khá đầy. Ngoại trưởng Nga nói thế rồi đến bắt tay nhà nhiếp ảnh.

Lẽ tất nhiên là sau đó phóng viên Mỹ được ngang nhiên làm việc của mình

Dua nhau mua đồ lên giá

KHÔNG biết bọn đầu cơ kinh tế hay chính trị nào đưa ra tin đồng bạc bị phá giá, báo hại một số đồng người lương thiện dù ra đi mua đồ « dự bị lén giá ». Té ra giá đã rớt. Lên đến 40 phần trăm. Người ta cũng mua, và cũng có người giấu đồ để bán lên nữa. Chỉ có bọn « thao việc » tuôn đồ ra bẩn rốc. Bởi vì họ dù biết đồng bạc không có bị sụt giá.

Dua nhau mua đồ trong lúc đồ lén giá thật là một tâm lý bất lợi. Thế mà ở trong xã hội nào, thời kỳ nào, người ta cũng thế. Mua đồ đã lén giá để dự trữ thi hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.

Đúng lý và đúng phép là bọn đầu cơ này phải bị tội « cát lười » cho ngày sau chúng không còn lười mà phao truyền tin thất thiệt.

Rùa sợ lạnh

O, Sứ nuôi thú tại thành Rome có con rùa to tướng, kè như là một động vật hiếm có ở thời đại này. Rùa ta tên là Zoë. Bị phai luồn sóng lạnh phi thường, Zoë ho cũng như người ta ho vì bị cảm. Lương y hỏi rõ quá. Không có thứ « men » hay thứ « đất phồi » nào làm ấm được chàng Zoë, bởi vì chàng đã có sẵn cái « vỏ » rùa rất dày.

Bưu Điện làm việc

O, giữa cái đất Sài-gòn — Cholon này lại nhằm năm 1954 rồi, mà Ai hay bô thư từ vào các « thùng thư nhỏ », hoặc đựng bên lề đường hoặc trên vách tường hò

phó đều nhận ra hai điều này:

1.— Rất ít khi thấy « ngày và giờ » ghi trên biển chỉ thị, được nhêch dì một ly nào: thế nghĩa là ít khi có người ở sở Bưu điện dụng đèn hòm thư;

2.— Thư gửi ở Cholon hôm 28 Tết đi Hà Nội mà mãi tới 14 tháng Giêng mới tới: nghĩa là nhân viên chuyển thư có lẽ đã ăn Tết lâu ngang với câu vi: « Tháng Giêng ăn Tết ở nhà... » và dĩ nhiên là vận ăn... lương của lũ dân ở khu đất từ Cho-quan đến chợ Thái Bình.

Một mặt khác, vở phúc cho những ai ở khu vực từ Chợ quán dò vào Cholon mà có máy điện thoại. Một lần muộn nói chuyện với ai thì phải xin số, mà các cô tê-lê-phô-nít lại đăng trí cứ hay cầm sai. Rồi phải xin các cô lại, thì các cô gắt lèn như mắm nêm, và cũng cứ hay cầm trật như thường.

Các « ngài » ở sở Bưu điện nên nghĩ hộ cách nào cho việc cầm điện này đỡ trật, kéo khò cho người tháng tháng phải đóng tiền cho « quý sở » làm.

TIỀN

Nhin tông quát

BẠN muốn phá cái lối bẽ tắc của thời cuộc chăng? Muốn, vì Bạn là người tranh đấu. Bạn không thể đứng nhìn mãi tình thế, không thể thụ động luôn, không thể đóng vai nói khoác.

Bạn giác ngộ sự biến chuyển của thời cuộc; Bạn không muốn để cho sự kiện xảy ra, mà Bạn sẽ chịu bất lực, rồi chịu sự chà đạp của cuộc thế.

Nhưng, Bạn không phải là thuộc hàng người liều lĩnh, hay hàng người manh động. Bạn là người có ý thức, mỗi hành động của Bạn đều có ý hướng: Bạn đã nhận định rằng « Biết khó, làm để » thì trước hết là bạn cần biết.

Biết điều nào, và việc gì?
Biết Bạn ở trên vùng đất nào,

biết sao là còn, sao là mất,
Ấy là Bạn biết chủ quan,
Bạn còn phải biết khách quan Nghĩa là Bạn cần biết cuộc diện thế giới, biết đường lối làm cho dân tộc không bị sa vào lưới ngoại bang, mặc dầu Bạn không từ chối một sự hiệp lực dân tộc nào có thể lợi chung, và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Đó là nhin tông quát. Hiểu một cách tông quát, Bạn cần tông hợp những điều kiện lợi và hại, sắp cái lợi theo bên lợi, dè cái hại bên hại.

Nhin tông quát, cũng là nhận ra trận thế. Biết phân tách trận thế, là biết tìm cửa sanh. Tiễn vào cửa sanh là phá nồi cái lối bẽ tắc.

Bẽ tắc về mọi phương diện, ở mọi nơi. Mạnh đó chưa phải là mạnh. Yếu đây, chưa bắn là yếu. Thắng một trận có thể hỏng chiến lược. Tiễn tới chưa bắn là tiễn cho mình.

Hai cái thế ấy. Bạn không ham.
Bạn đang ở trong cái thế lành mạnh của dân; cái thế không thấy tiến không thấy có cường lực, mà vẫn là cái thế tương lai. Nó sẽ tiến và mạnh.

BẮT HỦ



Tránh cái lăn xe ?

HÀNG NGÀY Bạn di đường, hoặc đi bộ, hoặc đạp xe máy, hoặc lái xe hơi, chắc là chưa hề có lần nào Bạn nghĩ phải tránh dấu chân hay lăn xe của kẻ khác.

Trong xóm Bạn ở, có người Bạn ghét lắm, nhưng cũng chưa có lần nào Bạn tránh dấu chân hay lăn xe của người ấy.

Bạn không nghĩ tới những việc ấy, bởi vì Bạn cho nó không ăn thua vào đâu. Thế mà ở vào cái thời nguyên tử này, gọi là thời văn minh cực độ, có người tai to mắt lớn, to lớn bằng nửa trái đất, họ « kỵ » nhau đến nỗi người này không chịu ngồi xe chạy sau xe kia, không bằng lòng cho xe mình chạy trên cái lăn xe của người địch đối.

Bạn có biết hai ông « to lớn » ấy là ai chăng? Thị Bạn tinh di, tinh coi ai là to lớn bằng nửa quả địa cầu? Không phải người voi, người tượng đài, Bạn à. Và cũng không phải chuyện thần tiên của Bá Dương bịa đâu, Bạn à.

Chuyện này có thiệt, hai người này có như chúng ta, có với xương với thịt. Ấy là hai nhà ngoại giao, đại diện hai khối chia hai thiên hạ. Cho nên tôi mới gọi là « to lớn » như phân nửa quả địa cầu. Tôi muốn nói Ông Mô-lô-tốp (Molotov) và Ông Đơn (Dulles), ngoại trưởng Nga và quốc vụ khanh Mỹ.

Bạn có nghe nói « từ cường » hội nhau tại Bẹt Lanh chứ? Có bốn vị đầu to hẹn hò nhau, chung sức nhau, mà lo cho nhân loại, vì họ quá thương xót người Đức, người Triều Tiên, nhất là người Việt chúng ta! Họ « muốn » dàn xếp giùm các vụ « rắc rối » ở các nơi trên thế giới.

Một hôm, sau khi « màn hạ trên sân khấu », Quốc Vụ Khanh Mỹ có ý định cho chiếc xe Cadillac của mình di về hướng tay trái, nhằm cái hướng thường đi của ngoại trưởng Nga. Ca-má-lách Mô-lô-tốp hay dặng bèn nhất định phải di ngay, cho người hoi viên quan coi về lề tíc của Mỹ để cho xe mình tiến trước.

— Rất tiếc không thể được, ông này đáp.

Mô-lô-tốp bất chấp, như đá bất chấp trên mọi ván đề từ xưa nay; Ca-má-lách thúc nhanh lên xe, cho tài xế « rồ » máy thật mạnh. xe vọt một cái, chạy xa tít mù. Đơn tiên sinh từ từ mặc áo. Ra xe, thì chiếc Zis của ngoại trưởng Nga đã chạy trước mình rồi.

Ấy là vì người kia không muốn chạy theo lăn xe người này, và người này cũng « ngược » là không muốn cho xe người kia chạy trước mình. Thị ra, họ tranh nhau từ cái lăn xe, từ việc chạy trước chạy sau.

Đọc tin này, Bá Dương tôi nhớ lại thời kỳ trước chiến tranh ở Việt Nam ta. Lúc bấy giờ có những cậu công tử, những « anh chị » đứng bến; họ cung so nhau trước sau một lăn bánh xe; họ cũng « rột rạt » xe cộ, họ cũng ăn thua nhau

Nhưng, bây giờ đổi với các ông lớn là khác. Người ta đua nhau chết vì cái thứ... ấy!

DƯƠNG BÁ DƯƠNG

Helvetica



May-May Suisse "Helvetica"

TỔNG PHÁT HÀNH INDO COMPTOIRS. SAIGON

Tết vào tôi đi học

LYCEUM CỬU LONG

135-57-58 Bd. Galliéni

38-57-58 Mgr. Dumortier — 15 bis rue Taberd

— SAIGON —

Có các lớp 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, et 1ere TRUNG HỌC PHÁP
— Có đỗ-thất, đỗ-lại, đỗ-nghỉ, đỗ-tử TRUNG HỌC VIỆT
— Các LỚP TÍCH CỰC cho công tư chức Nam và Nữ.
Trường Cửu-Long có thầy cù-nhơn văn-chương, toán và khoa-học, kỹ-sư, cao-dâng quốc-tế kinh tế xã hội học và bách khoa thương mại.

Trường Cửu-Long thầy trò trọng mến nhau, bạn bè thường kinh nhau, phụ-huynh yên lòng vì trường Cửu-Long mật thiết cộng tác với phụ-huynh để xây dựng tương lai cho các em.

Đại tiệc lẩu
SOAI KINH LAM

446, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RẢI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIÊU ĐÁI ÁN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lèn bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM

446 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

TRƯỚC THỜI CUỘC

CHỈ CÓ CÁI THẾ DÂN TỘC mới giành và giữ được độc lập

Nói độc lập, giành độc lập, tuyên truyền độc lập, trên 8 năm dài, người mình không ai là không có làm một việc trong ba việc trên.

Nhưng, nước ta là một nước có nhiều khả năng phong phú, lại có một vị trí địa dư quan trọng; vị trí Việt Nam là vị trí mở cửa vùng Đông Nam Á, mở cửa kho lưu lớn nhất thế giới, không kè sụ « chôn chúa » nhiều nguyên liệu chiến lược.

Chẳng khác một cô tiều tì u vừa giàu vừa đẹp, vừa hay chữ, Việt Nam gặp phải nhiều cậu trai thèm thuồng nhiều ông nhà giàu hay quyền thế đè ý.

Thứ rồi, chiến tranh giải phóng dân tộc dần dần hóa ra chiến tranh phe đảng. Cái thế dân tộc yếu xuồng đè cho cái thế « khôi » lấn áp.

Hiện nay, ta có thể nói rằng hai phe Việt Nam chống nhau, chống với danh nghĩa « giành độc lập dân tộc », phe nào cũng đứng hẳn về một « khôi ». Phe gọi là Việt Minh thì triệt để đứng với Nga Hoa; còn phe gọi là « quốc gia » thì đi với Pháp, có dính dấp với Mỹ. Phe nào cũng cho mình có chánh nghĩa, chánh nghĩa theo lập trường của mình; sự tranh giành chánh nghĩa làm cho một số nhân dân đâm ra hoang mang, phân vân.

Trong lúc ấy chiến tranh kéo dài, ngày thêm khốc liệt, dân chúng chịu lầm đau khổ. Tại Hội Nghị tư tưởng khai diễn ở Berlin, ngoại trưởng Pháp, ông Bidault đề nghị mở hội ngũ cường (có Trung Cộng) để dần xếp chiến tranh Đông Dương, mà điều kiện phải có trước là Trung Cộng biếu thị thiện chí hòa bình của mình bằng cách ngưng viện trợ Việt Minh. Không nghe nói ủy viên Molotov trả lời ra sao, và lúc ký giả viết bài này (17-2) thì chưa có tin chắc chắn. Tuy vậy, đối với sự yêu cầu Trung Cộng chấm dứt sự tiếp tế Việt Minh, trong lúc Pháp trục tiếp nhúng tay vào chiến tranh và Mỹ tiếp viện, thì chắc là đè nghị của ông Bidault được tiếp nhận bằng một nụ cười tròn.

Nói về hòa bình ở Việt Nam, ký giả tin rằng từ dân chúng Việt Nam đến dân tộc Pháp, cho đến nhân dân Mỹ, Nga, Hoa ai cũng muốn. Nhưng các nhà lãnh đạo mỗi phe, mỗi khôi, ai cũng muốn thứ hòa bình có lợi cho mình. Pháp muốn hòa bình trong Liên hiệp Pháp, Nga Hoa muốn hòa bình dưới trật tự đảng đế tam quốc tế, Mỹ muốn hòa bình xa hàn thế lực Nga Hoa.

Chỉ có người Việt Nam giác ngộ thời thế là muốn hòa bình Việt Nam. Vẫn dè Việt Nam rắc rối ở chỗ đó. Và càng rắc rối hơn nữa là trong nước thiếu hẳn sự quân binh lực lượng.

Như trên tôi có nói qua, việc khó khăn nhất trong hiện tình quốc gia Việt Nam là gây sự thăng bằng giữa các thế lực đối立 nhau. Có sự thăng bằng ấy mới có thể nói hòa bình Việt Nam được.

Riêng về chúng tôi, chúng tôi tin rằng hiện tình thế giới chưa cho phép chúng ta bỏ đơn vị quốc gia dân tộc. Sự hiệp lực quốc tế không thể không căn cứ ở đơn vị dân tộc.

Vẫn biết rằng « độc lập » theo lối một ha i trăm năm về trước không thể được (xem tiếp trang 41)

TAI MẮT...
...ĐÓ ĐÂY

● BẢN MÔN ĐIỂM đã trở nên một động trời, do Philipin Rómulo ở Liên Hiệp Quốc đặt ra, và định nghĩa như thế này : « Hành động làm trì hoãn, bắn cài không thời, công kích, đột diều, rải buộc tội cho đối phương phải chịu kết quả »

● PHONG TRÀO ĐIỆN ÁNH TÀI TỬ giờ vững theo mực hiện thời ở Nhật thi một phần ba 86 triệu dân số có mỗi người một chiếc máy quay phim riêng.

● VỀ CUỘC TẤN CÔNG AI LAO của Việt Minh, đại tướng Navarre nói : Đây là một sự đương đồng kích tay-Hồ Chí Minh muốn che dày các sự thất bại ở Trung Châu.

Tổng ủy Dejean thi lại bảo : « Không — V.M. càng tiến thi càng tăng cường thêm về mặt tuyên truyền và tinh thần quân đội của họ »

Và tướng Navarre trả lời : « Không phải thế. V.M. yếu đi trong lúc kéo dài những đoàn tiếp tế »

Tổng Trưởng Quốc Phòng Pleven sẽ làm trọng tài cho hai ý kiến trên đây.

● CÁC CHUYÊN VIÊN QUÂN SỰ MỸ kêu rằng giết một đối phuруг ở trên trận tuyến một cuộc chiến tranh tối tàn thi tồn phí mất 250 000 đô la (lối 9 triệu quan), còn giết một thường dân bằng oanh tạc, chỉ tốn 350 000 quan

● THÔNG TIN VIÊN BÁO PARIS PRESSE ở Hoa thịnh đón cho biết có nhiều tin do các nguồn đáng tin cậy tại thủ đô Huế ký nói rằng nếu Pháp thỏa thuận thi chánh phủ Mỹ sẽ gửi qua Saigon tướng O'Daniel tổng tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái bình dương, làm đại diện riêng của Tổng thống Eisenhower. Dự định này sẽ trao cho Tổng trưởng quốc phòng Pháp Pleven trong cuộc tiếp xúc nay mai với tướng O'Daniel.

● MỸ XÁC NHẬN vẫn tiếp tục tăng gia viện trợ mà không can thiệp trực tiếp vào chiến cuộc Đông dương trong lúc Trung Cộng cũng không trực tiếp tham gia Chánh phủ Mỹ cho hay rằng công dân Mỹ đi phụng sự trong một quân đội ngoại quốc là « bất hợp pháp ».

● CHARLIE CHAPLIN từ già đất Mỹ cuối năm 1952, đến Paris, đã có tuyên bố rằng ông sẽ trở lại Hollywood vì Stevenson sẽ được cử tổng thống. Nhưng Eisenhower lại đặc cử, ông vua hè từ hè xứ Mỹ luân, Ngày nay đến lượt bà vợ Oona O'Neill (con gái của nhà soạn kịch trú danh Mỹ Eugene O'Neill) tuyên bố bà quốc tịch Mỹ, và kể từ đây làm công dân Anh, theo chồng, Lẽ tất nhiên là năm đứa con cũng theo bố mẹ.

● THEO TIN CÁC BÁO PARIS thi tổng trưởng quốc phòng Pháp René Pleven qua Đông dương để tìm một « giải pháp gấp rút ».

● TỔNG TRƯỞNG TÀI CHÁNH PHÁP Edgar Faure tuyên bố công khai rằng : « Quốc pháp không thể thịnh vượng được trong khi còn mang vết thương ấy (chiến tranh B. d.) ở bên hông. Ông Pleven cho biết: mỗi ngày Pháp thiệt mất ở Đông dương hai sĩ quan không kề binh lính, không kè dụng cụ »

● TÁC GIÀ « LE ZÉRO ET L'INFINI » sau khi bị Cảnh sát Tây ban Nha và Pháp giam giữ, sau khi phục vụ trong đạo quân Lê dương ngoại quốc và dự vào một cuộc thám hiểm ở Bắc bắc dương... nhà văn Arthur Koestler ly dị vợ, bà Mamaïne

Mamaïne lấy Koestler năm 1930 ở tòa lãnh sự Anh ở Ba Lan.

KHẨU CÁC BẢO NGOẠI QUỐC

Cuốn tự điển mới :
7 thứ tiếng, cân nặng 10 kg.

Một cuốn tự điển cân nặng 10 kilô gồm bảy thứ tiếng, do hội Bách khoa Anh xuất bản. Cuốn tự điển gồm có 5.100 tiếng thông dụng nhất của nước Anh; những tiếng đó được dịch sang tiếng Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển và nước Yiddish.

Quyển tự điển đó gồm 1970 trang và phát hành chừng 25.000 cuốn.

(New York Herald Tribune)

Dư luận...

...sau khi ông Hoàng Ali Khan bỏ rơi hoặc bị nàng Salomé tức Rita Hayworth kêu điểm bỏ rơi... ông hoàng theo sát Gene Tierney. Giới báo chí ở Hoa Kỳ rất xôn xao chờ tin sốc do và cuối cùng Gene Tierney tuyên bố : « Tôi không thể kết duyên cùng chàng » trước nhưng tôi yêu chàng Ali Khan lắm !... Các nhà báo có phòng văn, Gene Tierney biện cáo là việc riêng không trả lời. Nàng sắp quay ở Anh quốc với Leo Genn, cuốn phim nhân đẻ là « Affaire personnelle ». Nàng nhận thấy nếu nàng sành duyên cùng với Hoàng tử thì nàng sẽ phải thất : đóng phim, và cái nghề làm « công chúa » thay bạn tám lăm. Vì Rita Hayworth đã thử trước rồi.

Giết con vì con không chịu bú.

Ở trên lầu một khách sạn phố Ménilmontant người ta vừa làm biến bẩn về vụ bà mẹ đã giết đứa con trai mới được một tháng.

Theo lời người chồng mù, ông Maurice Boucler làm cái khe kẽ lại: chiều đi làm về thấy vợ đang khóc. Người vợ bảo đi mồi pôc tò vì đứa con đau. Trong khi vắng nhà không hiểu thế nào đứa con bị chết...

Mù Jeanne Boucler khai thật rằng : Có lẽ hôm đó là số thằng Christian con tôi, nó xua bình sữa của tôi đưa cho nó bú, tôi



— Em cho phép anh được hôn lên tay em một lần cuối !

giận lầm, nó nằm trên giường giãy dụa, đầu nó cung vào tường, tôi tát nó hai cái. Nó có khóc một tí xong nó không cựa quậy nữa. Một lúc lâu tôi nhận thấy mặt nó tái xanh tái, nhưng tôi không nghĩ đến việc tôi đã giết con tôi ».

Tòa án kế tội Jeanne Boucler đã giết con và hiện bị tống giam.

Học sinh trai gái được học cùng một trường

Học sinh trai gái ở Nga sẽ được tụ họp lại học cùng một lớp. Từ lâu với sự giáo dục ngăn cách nền nam học sinh và nữ học sinh phải cách biệt nên ít hiểu nhau.

Vừa rồi chủ tịch Malenkov quyết định thay đổi nguyên tắc ấy, và lớp học sẽ là: lợn cả nam và nữ.

(Litseraturnaya Gazeta Moscow)

Hoa tai

Ở bên Anh quốc bây giờ có một thứ dịch... dịch rất thịnh hành là dịch đeo hoa tai. Các nhô kim hoàn nhân cơ hội này, riêng năm vừa rồi đã phát minh ra gấp đôi những bông hoa tai quý giá.

Bề chứng tỏ cái hiện tượng này : Nữ hoàng Elizabeth mỗi khi xuất hiện trước công chúng đều không quên đeo hoa tai.

(Semaine du monde)

Sao chòi

Học viên thiên văn bên Moscow vừa tuyên bố là sẽ có một ngôi sao chòi xuất hiện.

Ngôi sao chòi ấy đặt tên là Pajdouzakova, tên một nhà thông thái Nga sẽ, đã có công tìm ngôi sao ấy.

Theo cõi truyền nêu có một hiện hình gì biến chứng của tạo hóa bao giờ cũng có những biến cố xảy ra.

Vì vậy nên lứa nay có những cái « quái lạ » xuất hiện rất nhiều trên trái đất.

Ở Syracuse, tượng Đức Mẹ chảy nước mắt ? Ở Entrevaux một bức tượng nhỏ chảy máu. Ở Nam Mỹ một đứa bé sinh ra có 4 tay, 4 chân, vài tuần sau lại có một đứa trẻ nữa có hai đầu. Ở bờ Ý có một đứa con gái mới诞生 mà cao 1m50 kg.

Con « bé » ấy có một thiên tính rất lạ lùng là ăn uống ghê gớm không ai tưởng tượng được. Một bữa ăn của nó phải có 4 miếng bít-tết thật to, một ký lô bánh, 14 quả chuối và các thứ hoa quả khác. Chưa có một trường y khoa nào có thể giải thích được sự lạ lùng này.

Rồi không biết triệu chứng của ngôi sao chòi xuất hiện ra còn có chuyện gì kỳ khôi nữa không ?

Đội quân Quyết tử ở Ai Cập

Đội quân « Quyết tử » Ai Cập có sự phân biệt với đội quân chính quy để chống lại lực lượng Anh quốc. Ở



TRANH KHÔNG LỜI

Kênh Suez vừa rồi có tổ chức một buổi lễ ra mắt đầu tiên với sự hiện diện của đại tướng Naguib. Đại quân « Quyết tử » này lấy cờ tượng trưng của bọn cướp bóc ngày xưa. Cờ đèn có cái đầu lâu trắng và hai cái xương bắt chéo.

Nhà bay trên không

Vừa rồi phi cơ trực thăng của Mỹ mang tốc độ 70 cây số một giờ, những cái nhà nâng chở n้ำ tần. Nhưng cái nhà ấy làm bằng chất sợi tổng hợp có thể ở được 40 người.

Nhà đe cho quân đội Hải quân Mỹ ở hiện dương chiếm đóng ở biên giới miền Bắc.

(Daily News U.S.A.)

Ngạt hơi

— La Mã. Theo thường lệ, chó đến dồn câu chủ đi học vẽ. Đúng mài trước trường không thấy chủ đâu. Chó đánh hơi vào lớp thấy ai nấy đều im lặng, nằm lăn lóc. Chó ta liền chạy ra ngoạm mạnh vào áo 1 khách qua đường, và lôi vào lớp. Nhờ vậy 30 học sinh và giáo sư vừa « mới » bị ngạt thở vì hơi than được cứu sống kịp thời.

HỘP THƯ QUẢN LÝ

Chúng tôi có nhận được bưu phiếu của những bạn đọc :

— Nguyễn thiện Chất Preyveng	154\$
— Tạ đức Tánh Cần thơ	200\$
— Lê tự Thảo Hội an	450\$
— Trần thị Minh Lộ Hà nội	100\$
— Chu thị Văn SP 4583 (T.O.E.)	85\$
— Trần Duy Hotel Dang kỵ Pakse	100\$
— Epicerie Jupiter à Siemréap	100\$
— Dinh văn Thiệp Vientiane	150\$
— Trần văn Thành SP. 4591 (T.O.E.)	204\$
— Nguyễn ngọc Diệp Long xuyên	240\$
— Trần văn Chuyển nhà Bình tri (B.V.)	500\$
— Nguyễn thị Thương Hanoi	330\$
— Nguyễn văn Somp Pakse	85\$
— Nguyễn thị Đầu Kontum	84\$
— Nguyễn thị Bạch Tuyết, Pakse	84\$
— Trần văn Cáp Bùi Chu	150\$
— Nguyễn văn Doãn, Hải phòng	500\$
— Đao văn Triết và Quách Kim Cung Cà	120\$
— Mae Khene Kham Vientiane	100\$
— Phùng Linh, Sóc Trăng	240\$
— Nguyễn dinh Châu, Hải phòng	230\$

Xin đa tạ.

ĐỜI MỚI số 102

Then chốt vấn đề « Nhân Bản Mới »

CỜI MỞ CÁ NHÂN

‡ HÀ VIỆT PHƯƠNG viết ‡

Mấy chứng lệ lịch sử

TÂM dẫn ra đây ít nhiều « tấm gương cởi mở » để mong đặt được vấn đề cho thêm sát :

1.— Một chiến sĩ cách mạng kia bị tử thương tại trận tiền còn đủ sức vươn lên thét lớn : « Diệt phát xít ! » để nói tiếng nói của hành động bằng một tràng tiêu liên ; rồi xúi xuống đất mà hô : « Việt Nam độc lập muôn năm ! » : đó là tiếng nói của lý trí ; xong lịm đi, còn ú ớ : « Ba... má oi !... Em... Lan oii ! » : phải chăng đó chăng phải là tiếng nói của tình cảm ?

2.— Nhà bác học kiêm xã hội học kỳ tài, Paul Langevin, sau một kiếp hy sinh cho cuộc tranh đấu vĩ đại giữa con người với ngoại giới, và giữa con người với con người, đến lúc sắp tắt nghỉ đã trói tringle lại cùng thi sĩ Paul Eluard rằng : « Làm sao cho lòng Lanh được工商 với Công lý. Que la Bonté soit équiproportionnelle à la Justice ! », thế nghĩa là Tình cảm phải ngang đồng cân với Lý Trí và Hành động.

7.— Khắp mặt chánh khách cõi kim, Đông, Tây, sau khi đã và ngay trong khi đang lẩn lộn hoạt động, phải vận dụng đến tất cả các năng khiếu về tri lý của mình, đều tha thiết được cởi mở cởi lòng, cho nên từ Phật thích Ca, đến Mao trạch Đông, qua Chúa Cơ đốc, qua Giáo chủ Hồi Hồi, qua cả bọn bạo chúa Tần thủy Hoàng, Thành cát Tư hãn, Nê-rông, Hit le v.v. thầy đều ham mê, đều tôn trọng Cẩm, Ký, Thi, Họa, tôn trọng ham mê Văn Nghè, Văn hóa để làm gì, nếu không phải là để giữ cái thể thăng bằng cho thể xác cho tâm hồn mảnh ? — thăng bằng về ba mặt rung cảm, suy luận, và hành động — nghĩa là cho cá tính con người được nở nở toàn diện.

Bảy chứng lệ vừa viện ra trên đây



ĐỜI MỚI số 102

để minh biện rằng : từ thuở con người có ý thức về lẽ sống, về ý nghĩa của kiếp người thì lúc nào con người cũng tìm hết cách để vun xối sao cho đời mình được cởi mở về mọi khía cạnh.

Cho nên những thời cực thịnh của loài người, qua các giai đoạn phát triển của từng địa phương, đều đã đánh dấu bằng sự nở nở toàn triệt của Con Người — Con Người nói chung, con người viết bằng chữ Hoa, nghĩa là không phân biệt giòng giỏi, giàn cấp —, nẩy nở về cả ba mặt hành động, suy luận, rung cảm.

Chứng cứ :

Ó Liu-Vực Luồng Hà (Meso potamie, hiện nay gồm phần lớn lãnh thổ Ba Tư và A phủ hân), trước đây ngoại chín ngàn năm, cũng như ở lưu vực sông Nin (Ai cập) trước đây ngoài bảy nghìn năm, cũng như ở cõi Hy-lạp nhằm thế kỷ IV trước Tây lịch kỷ nguyên, cũng như ở cõi Ấn Độ, vào triều đại vua A Dục (Açoka) thế kỷ III, cũng như ở Trung hoa về thời thịnh Đường, đầu thế kỷ X, cũng như ở Tây Âu, về hai thời Phục hưng (thế kỷ XIV, XV) và Đại Cách mạng tu sần dân quyền (sau 1789), nghĩa là gấp lúc đà phát triển của sức sinh sản kinh tế nông nghiệp và kỹ nghệ lên đến tột độ của nó thì mọi năng lực về hành động, về suy luận, về rung cảm của con Người (của mọi tầng lớp) được nẩy nở đến cùng cực, để tạo ra được một mẫu người toàn diện, mẫu người diền hinh, là tấm gương chói lòa phản ánh rõ rệt của hai nền Văn hóa phong kiến và tư sản cự kỵ súc tích.

Hai nền Văn hóa này, do sức sinh sản đặc biệt của xã hội loài người đương thời mà đã xây dựng nên hai nền nhân bản, về xu hướng thật là giống nhau ở điểm : giải phóng cho con người, mặc dầu là đến lúc đem ra thực hiện thì, vì bị điều kiện kinh tế hạn chế, mà mỗi nền đã có một

Sắc thái riêng biệt

khiến cho đến cả hạng thức giả, xưa rày được gọi là uyên thâm, cũng nhận làm về tinh chất của hai nền nhân bản ấy.

Quả vị.

Xưa nay, giới triết học cũng như giới xã hội học vẫn thường định tính cho nền Nhân bản phong kiến là có một BẢN CHẤT KHẮC KỶ và nền nhân bản tư sản là VỊ KỶ.

(còn tiếp)

THƯ GIÁO SƯ KỲ NỘM

Nếu thầy đãi nhà
ngoại giao « kỳ tài »
MOLOTOV ?

Các trò,

*N*GHE nói các ông Tây Âu có biệt tài ngoại giao. Họ có cả những tập quán ngoại giao mà không nước nào theo kịp.

Thầy còn nhớ có đọc chuyện ông Talleyrand, thay mặt nước Pháp hơi Vienna, hồi đầu thế kỷ trước. Lúc bấy giờ nước Pháp là nước bại trận. Thế mà Talleyrand chuyên địa vị nước thua ra địa vị cường quốc. Quả là tài ngoại giao có khi làm lợi cho nước nhà rất nhiều.

Thầy cũng nhớ các nhà ngoại giao Anh luôn luôn trầm tĩnh, luôn luôn giữ thể thăng bằng, để rồi mưu thủ cái « hòn » về cho nước mình.

Chỉ không nghe nói « biệt tài » ngoại giao của người Mỹ. Chỉ biết rằng lúc các ông Mayer, Letourneau sang Hoa Thịnh Đốn, có dùng ngoại giao mà cảm phục nhà cầm quyền Mỹ, thì bị các ông Mỹ luôn luôn dò hỏi sơ ra nói chuyện với nhung con số, nhung thành tích thu hoạch, làm cho khía cạnh cảm không có hiệu quả.

Ở đây, Thầy muốn bàn về mặt chiêu đãi ngoại giao tại Belfort, trong lúc từ cường hối họp để thi thố lòng yêu nhân loại của mình. Các ký giả đánh điện đã có thuật ti mi báu tiệc tam tưống Tây Âu đãi « Ủy viên thiệp ngoại » của Nga Sô.

Nghe nói cách bài trí, cho đến các thức ăn uống cho đến cách đặt tên thực phẩm, mỗi mỗi đều có « ý thức » theo lối « ý thức hệ » Tây Âu. Họ lo chu đáo lắm, các trò ạ !

Có điều rắc rối là Camalach Molotov đòi áp dụng nguyên tắc dân chủ trong bữa cơm ấy bằng cách mời các ông thông ngôn dự tiệc. Mà làm sao phân ngồi thứ vúi đúng phép vừa làm cho các ông thông ngôn có thể nghe kịp mà dịch. Thế mà Tây Âu lo cùng xong.

Hôm ấy, nhằm phiên Quốc Vụ Khanh Mỹ chủ tọa, nên ông cố phán sự đứng lên mời. Thiếp mời lè lẹ như là viết bằng Anh văn. Còn Bản kè thực phần (menu) thì thường cho đại diện nước « biết ăn gì? nói » là nước Pháp qui định. Ông Bidault dựng ngay Pháp văn. Cả đến rượu ngon cũng là rượu Pháp.

Bidault tiên sinh vốn là giáo sư xuất thân. Ông khéo léo lắm. Để tránh lanh cách tuyên truyền và để tôn trọng tính thần hòa hợp, món « sà lách russe » (Nga), và món « tôm hùm kén », ông đòi ra tên khác.

Mặc dầu dùng ý hay như thế, ký giả các nước còn « chớp » được một vài chỗ hỏng hóc, như là : cháo rùa, khoai chiên giãy giãy. Cháo rùa nghĩa là gì ? Nó có thể ám chỉ « Hội Nghị làm việc chậm như rùa ». Và « khoai chiên giãy giãy » có thể làm cho người ta hiểu là « đầu óc hội nghị rắc rối như giãy giãy ».

(xem tiếp trang 42)

CÙ KHÔNG CƯỜI

AI MUỐN MUA ?

TƯỚC đây, vào cái thời mờ ma của chế độ thực dân, phát xít, phản động, hai tùng áp bức gi đó, thì phe phụ nữ muốn mua được một đức ông chồng « phi cao đẳng bất thành phu phụ » đã phải đặt tiền cọc hàng vạn, hay ít nhất cũng phải là vài ba ngôi nhà lầu.

Thế rồi đến cái thời chợ đèn, chợ đồ, buôn lậu cả đến Ái tình này, thi chí em, nhàn mặc cái nạn thiếu trai thừa gái, nên muốn « cầu » được một đức lang quân, kề ra cũng lầm luez tử công phu, và tốn kém không biết mấy nữa.

Ấy thế mà mới đây, cái nhà ông Lê Văn Trương thật cũng khéo chiều thị hiếu các cô, các bà nên đem bán rao « Người chồng hoàn toàn » bằng cái giá mặt là 30.000 (ở Bắc Việt) và 34.000 (ở Trung Nam) còn ở nước ngoài thì đắt hơn có mươi đồng nữa thôi !

Thì còn đợi gì nữa mà bạn gái không mau mau bỏ ra có vài chục đồng bạc để mà sắm lấy cái thứ « Chìa khóa hạnh phúc » là « Người chồng hoàn toàn » cơ chứ ?



NHỮNG CÁI TÊN KÈ CÚNG KHÁ LÀ TIỀN ĐỊNH

HOÀNG thân Bửu Lộc lập chính phủ rắp ranh bảo vệ lợi lực cho dân Việt nên mới trao ngay cái bộ Dân chủ hóa cho ông N.Đ. Khê để đầu vụ Xuân năm Ngựa này, ông Khê ra ngay một chỉ thị cho ông Tổng giám đốc Công An Mai Hữu Xuân tìm cách tóm cổ tại cướp ngày cướp đêm làm hại dân xưa nay để mà choảng cho chúng khé đòn đi... cho dân nhớ và cho dân nhớ.

Rồi, bộ quốc phòng vẫn giữ nguyên bác sĩ họ Phan, mong bác sĩ lớn tiếng quát quân thù. Và ngoại giao thì phó cho thạc sĩ họ Nguyễn để thạc sĩ định lấy quốc sự.

Còn báo chí muốn cho nó ràng ràng ra chút đỉnh thi đã liệt cựu tri phủ họ Đoàn vào nha Tổng thông tin tuyên truyền. Và Thông tấn xã, muốn cho được thông suốt thi đã có tay cựu Quốc vụ khanh kiêm xứ gia họ Trần, để... Khanh dùng văn chương tuyên dương công trạng vị lai của tàn thủ trưởng Bửu Lộc.



« NGÀY NAY LÀM TƯỚNG CÚNG THẾ A ? »

CÚ tướng bọn Nhiêu, Xã nhà mình thi mới xôi thịt, Nào ngờ Hội Nghị Quốc tế nào bày giờ cũng nồng nặc lèn toàn cõi mùi rượu, mùi thịt, mùi sắng duyên và mùi... dân bà cả.

Cú tướng các tướng Quảng Lạc hay các tướng của bà Bầu Thủ thắng lúe ra sân khấu kịch trường thi mời võ ngực mắng nhiếc lẫn nhau, những « miệng còn hôi sữa ! », những « cởi giáp lai hàng ! », để thi uy mà... nào ngờ giữa Hội Nghị Bả linh mà tướng Mô lô tốp cũng như ba tướng kia đã thi nhau mà... « chửi chửi » nhau hàng giờ, cũng để phô trương thanh thế mà !

Cú tướng tại Thôn, thử chỉ nước minh thi mới choảng nhau vỡ đầu vì cái « phao cầu » cái « thủ lòn », hay vì « chiếu nhất, chiếu nhì », vì « lẽ trước, lẽ sau », nào ngờ giữa Hội Nghị làm việc chậm như rùa », Và « khoai chiên giãy giãy » có thể làm cho người ta hiểu là « đầu óc hội nghị rắc rối như giãy giãy ».

Thì ra, Cồ và Kim, Tây và Đông quả đã gặp nhau ở trên trường... hủ lậu vậy ôi !

Bình luận Tam Quốc

CỐT TRUYỀN.— Vào đời vua Linh đế nhà Hán, nước Tàu có loạn vì giặc Khăn vàng. Thuở ấy có ba người anh hùng, một người là Lưu Bị dòng dõi tôn thất, tính nết khoan hòa, tướng mạo khôi ngô, it học mà tinh thông nghĩa lý, có chí cứu quốc an bang; một người là Quan Văn Trương sau gọi là Quan Công, minh cao, râu dài, ham đọc sách, tính nết từ tốn, vì đánh chết một tên trộc phú bất lương trong xứ nên phải trốn tránh triều đình, lưu lạc đó đây. Còn người thứ ba tên là Trương Phi, đầu beo, râu hùm, tiếng nói như sấm, bộ tịch nóng nảy, nhà giàu làm nghề bán thịt, hay giao du với hào kiệt bốn phương. Mộ t

hom, ba người tinh cờ gặp nhau trao đổi tư tưởng, cùng nguyên phụng sự cho một tôn chỉ là « phò Hán cứu quốc »

Ba người ăn thè, kết làm anh em ở vườn đào rồi mộ binh kết đảng tung hoành trong thiên hạ. Ngày sau, ba anh em đã làm chủ một phần ba thiên hạ nước Tàu. Quan công bị Ngô giết, Trương phi bị thủ hạ giết còn Lưu Bị chết bệnh ở Bành thành.

BÌNH LUẬN: Từ khi Họ Hữu sào biết làm nhà ở, họ Toại nhân tìm ra lửa, Papin chế ra máy hơi nước. Đành hay rằng, những phát minh đó phải từ ý thức con người sinh ra nhưng khi những ý thức biến thành phương tiện vật chất; những phương tiện đó lại ảnh hưởng lớn lao tới cả sinh hoạt vật chất lẫn sinh hoạt tinh thần của loài người. Trong cuốn « Tư bản luận » Mã khắc Tư có nhận định rằng: « cái cối xay gió đã tạo ra chế độ phong kiến và chính cái máy hơi nước đã tạo ra chế độ tu bản »

tưởng điều đó cũng không có gì là quá đáng. Ở Á đông ta, căn bản kinh tế là chế độ nông nghiệp, phần lớn dân chúng là nông dân.

Cho nên, mọi cuộc thay đổi chế độ trong lịch sử đều phải dựa vào nông dân làm chủ lực, do thành phần trung lưu lãnh đạo. Nhưng, chế độ dù có thay đổi mà phương tiện sản xuất vẫn không thay đổi, cái cây của chế độ trước vẫn là cái cây của chế độ sau, nên mục sống của người dân, dù có cải cách dien địa nữa, cũng vẫn chịu một mực thấp kém. Cho nên, nhà

Tần; cũng như Nguyễn Huệ nhờ nông dân mà thành công sau lại phải dựng lại chế độ phong kiến để đàn áp nông dân mà trị nước. Nhà Hán cũng không vượt khỏi cái định lệ lịch sử ấy nên tới đời Linh đế, lòng dân đã quật dậy, thời bình đã hết, thời loạn phải bắt đầu.

Thế nào là loạn ? Loạn là lúc xã hội



TRIẾT LÝ THẮNG BẮNG

của

BỘ BA LƯU, QUAN, TRƯƠNG

Vạn vật trong trời đất luôn luôn biến dịch nhưng nó biến dịch trên những cái khung vĩnh cửu cũng vì thế mà khoa học mới có các định luật, toán học mới tìm ra các công thức, triết học mới xếp thành các nguyên tắc. Lịch sử dù có hưng phế, thời gian dù có đổi thay nhưng con người vẫn là con người, trái đất vẫn là trái đất. Bốn mùa năm nay không giống bốn mùa năm trước nhưng vẫn có bốn mùa Xuân, hè, thu, đông. Theo nghĩa tương đối trong đời vẫn có những cái vỗ tạm bợ biến dịch trên những cái ruột trường cửu. Vậy thì, chuyện Tam quốc dù đã xưa lắm, đã xa lắm, tôi cũng thử gặt sang một bên lề những cái vỗ tạm bợ để nhìn vào cái ruột trường cửu của sự việc, sự việc thời Tam quốc biết đâu chẳng có những chỗ giống sự việc ngày nay. Do đó: Tôi đã nhận lời với ông chủ bút sẽ bình luận chuyện Tam quốc để góp vui với bạn đọc Đời Mới mỗi tuần mười phút đồng hồ trong lúc vội vã.

HỒ HÂN SƠN

Tần; cũng như Nguyễn Huệ nhờ nông dân mà thành công sau lại phải dựng lại chế độ phong kiến để đàn áp nông dân mà trị nước. Nhà Hán cũng không vượt khỏi cái định lệ lịch sử ấy nên tới đời Linh đế, lòng dân đã quật dậy, thời bình đã hết, thời loạn phải bắt đầu.

Thế nào là loạn ? Loạn là lúc xã hội

hoài mà vẫn có thể thống nhất được trên những tao ngộ điểm (point de rencontre) nghĩa là điểm trung dung. Thống nhất được là hòa bình, màu thuần mà không trung dung là loạn lạc.

Sự gặp gỡ giữa bộ ba Lưu, Quan, Trương, ta thấy từ đầu, họ đã không chú ý đến uy tín, nòi giống giai cấp v.v. Họ chú ý đến khả năng đến lý trí, đến chính sách chung, lý tưởng mới là linh hồn của đoàn thể, có thống nhất tư tưởng thì mới thống nhất hành động được. Và giai cấp nào cũng vẫn có những người tài năng, vẫn có người cương quyết. Muốn cứu vãn một tình thế, người ta không cứu vãn bằng uy tín cá nhân, con ông cháu cha hay bằng thành tích tranh đấu mà phải cứu vãn bằng lý tưởng, bằng chính sách, bằng đoàn thể, từ nhỏ tới lớn, từ yếu tới mạnh, từ bị động tới chủ động.

Các thế màu thuần trong thiên hạ đều lớn, một mình Lưu Bị chỉ là một hạt cát, bộ ba Lưu, Quan, Trương cũng chỉ là hạt cát lớn. Phải có hàng vạn Lưu Bị, thành lực lượng lớn hơn các màu thuần khác thì mới có thể chế ngự hoặc điều hòa để thống nhất các màu thuần kia. Nhưng con người, từ tinh tú đến hình dung có ai giống ai đâu, mặc dù ba người Lưu, Quan, Trương đều thống nhất ý chí trước mục đích « phò Hán cứu quốc » nhưng trên chiến thuật, chiến lược ba người vẫn xung đột với nhau hoài. Lưu Bị thường nghiêm về cực hiru, Trương Phi nghiêm về cực tả và Quan Công đứng giữa giữ thế thăng bằng.

Từ khi tể thi đê định danh phận ở vườn đào, ta đã thấy rõ ba đặc tính đó biếu lộ. Trương phi, bản tính quá khích, nóng nảy nhảy vọt lên ngọn cay đào, Lưu Bị chậm chạp, khé né kém cả Quan công, Lưu Bị được tôn làm anh cả, một phần nhờ sự chậm chạp khé né nên trông có vẻ đúc độ, và một phần vì lớn tuổi, vì tinh thắt nhà Hán. Đứng trước mọi quyết định, một bên là chủ trương rụt rè của Lưu Bị, một bên là chủ trương liều lĩnh của Trương Phi. Quan công là con số 3 điều hòa và tòng hợp cả số 1 và số 2 vậy. Quan công mới là vai trò quyết định, cho nên đời, sau người ta mới thờ là bậc thánh. Lưu Bị phải có Trương Phi thúc sau lưng, Trương Phi phải nhờ Lưu Bị kéo lại, Quan công giữ hai người ở thế thăng bằng.

Chẳng hạn như việc đi mời Không minh làm quân sự là quyết định chung, (xem tiếp trang 39)



Người chồng lý tưởng của bạn gái
đô thành 1954

CHỒNG GIÀ

điều tra-phóng sự của MINH ĐĂNG KHÁNH

Vì chị Hương cũng cao giầy như ai, cho nên gặp đề phỏng vấn cũng khó lâm. Cứ hẹn lần hẹn lừa. Đúng sáng chủ nhật tôi lại chơi, vài câu chuyện qua loa, tôi hỏi ngay:

— Thế nào chị, cứ đánh trống lảng mái, vào vấn đề đi chứ.

— Thi khoan dã náo, gì mà vội thế.

— Chẳng vội gì nhưng chỉ sợ chị lại không «tâm sự» nữa thi hỏng chuyện, thi lại «công cốc»...

— Không đời nào, đã hứa với anh thi phải nói chứ, nhưng ra điều kiện là khen anh viết xong, anh phải cho tôi xem qua đã rồi hằng đăng, kéo rồi lại...

— Thi đã dành ý kiến của chị là phải viết đúng như thế chứ, và đâu có phải chuyện «tạp văn» «phỏng bút» mà viết theo hứng được.

— Phải, «bút sa già chết».

— Nhưng đặc biệt chị không «chết» được, là vì chị có tài «phốt» như «äng lè»...

Chị Hương cười to rồi chị vội đứng để rót nước.

— Ấy chết quên rót nước cho khách.

— Cứ vẽ chuyện...

Chị Hương từ từ bưng tách nước lại và thản nhiên nói:

— Tôi thích lấy «chồng già» anh à?

Tôi giật mình hất hầm nhìn thẳng vào cặp mắt của Hương.

— Hả?

Cặp mắt trong xanh như nước hồ thu của Hương vẫn không thay đổi nàng khẽ múm mím cười rất là duyên dáng...

— Phải tôi thích lấy chồng già.

— Chồng già?

— Thi cùng nhiều thứ «già» chứ không phải đến nỗi «cố» như anh tưởng đâu.

— Nhưng nếu tôi không làm thi... hẳn chị Hương có một tâm sự gì gay cấn lắm để đến nỗi chị có một quan niệm lạ lùng như vậy.

— Chưa chắc đó là một quan niệm lạ lùng vì nếu anh chịu khó tìm hiểu tâm lý những cô đồng tu trưởng với tôi hoặc những «bà» đã ném nhiều những «vò ngựa truy phong» thi thấy họ điều nói như tôi cả.

— Nhưng chị không thấy là các cụ

ngày xưa có nói rằng: «Duyên lanh lâm, nghĩa là có duyên, không đẹp để chim sa cá lặn, nhưng cũng đủ điều kiện để cho những chàng trai trẻ, đẹp như «hoàng tử trong mộng» theo gót tân tình... nhưng nói đến hôn nhân thì thực phải là thực mà mộng là mộng, không thể lẩn lộn được.

— Nhưng tôi vẫn thấy những cặp vợ chồng trẻ du dương với nhau nhiều lắm... hạnh phúc tràn trề và... và...

— Vâ... và... sự thật ở trong đời lì không như minh trường đâu, anh mới nhìn họ với một khía cạnh nào đó thôi, chứ hạnh phúc của cặp vợ chồng không phải ở những cử chỉ âu yếm giả dối hời hợt ở bên ngoài. À để có dịp nào tôi giới thiệu chị Liên với anh, chị ta sẽ nói rõ tại sao lại thích lấy chồng già và những dẫn chứng rất cụ thể của «chồng già» vợ trẻ là duyên!

— Choáng quá!

— Chứ lại chẳng hay, lý lẽ của chúng tôi rất là chắc chắn rất là «bạo phổi» chủ nhật sau anh lại tôi rồi tôi giật anh lại nhà chị Liên...

Tôi đứng giây để từ giã ra về... và tôi vội đưa tay lên sờ hai bên mép.

— À chị Hương ơi chủ nhật sau lại chơi tôi có phải để râu không hả?

Hương cười ngọt ngào: «Ngót tôi! — Ông mẫn ạ...

ĐÃ CÓ BÁN

NGƯỜI CHỒNG HOÀN TOÀN

tiêu thuyết tâm lý và xã hội

Của Lê Văn Trương

Tác phẩm thứ hai trong tập

CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC

Quyển sách thứ nhất của nhà

xuất bản Lê Văn Trương

30b Phố Nguyễn Trung Trực
(cạnh hàng Than) Hanoi

Đại lý độc quyền

Nam Việt — Caomien — Lào

YIÈM YIÈM thư trang
113-115 Kitchener-Saigon

Ô.P.H. Hội an: Tại sao Đời Mới số Xuân dã để giá nhất định 20 đồng ở Nam Việt và 22 đồng Trung Bắc, Miền, Lào, rồi lại tăng thêm từ 20 lên 22 và từ 22 lên 25 đồng?

TRẢ LỜI.— Bán rẻ để cho nhiều bạn có thể mua đọc, vốn là chủ trương của ĐỜI MỚI, Bạn xem giá bán mỗi tập ĐỜI MỚI số thường và đem so sánh với các tuần báo, tạp chí xuất bản trong nước, ngang với giá ấy, thi cũng đủ thấy rõ sự cố gắng của chúng tôi, mặc dù giấy mực và công in tăng lên gấp bội.

Về số mùa xuân, chúng tôi in giá như bạn đã nhận thấy và sau cùng bắt buộc phải tăng thêm, vì bia gởi in bên Pháp giá cao, thuế nặng và tòng cộng lại số tiền phi để làm số đặc biệt vượt xa số dự tính của tòa soạn, nên cực chẳng đã chúng tôi không thể giữ nguyên giá định trước.

Bạn đọc qua các số báo xuân rồi xem đến Đời Mới số Tết, đem so sánh cả phẩm và lượng cùng giá cả thi có lẽ bạn sẽ bảo rằng tại sao Đ.M. mùa xuân lại bán rẻ thế?

Trần-Văn-Hà, Hà Nội: Trước đây tôi có yêu một thiếu nữ, hai đứa thương nhau lắm nhưng cha mẹ cô ta ép cô ta cho người khác và bắt ly khai với tôi. Vì hạnh phúc của cô ta, tôi đánh doạ tuyệt. Được ít lâu, tôi lại gặp một cô khác, về nhau sắc sảo như giỗng cô trước rồi chúng tôi yêu nhau và sắp đặt việc hôn nhân. Bất ngờ, tối ngày sắp cưới, cô trước nhất định cự tuyệt nhà trai và tìm đến tổ lòng chung tình với tôi. Ngày giờ, tôi thấy tôi khổ xú quâ, đã nghĩ nát óc rồi được cô nỡ thì bỏ cô kia vì cô nèo cũng đáng yêu cô. Tôi mong ông cho biết ý kiến.

Trả lời chung cho năm độc giả: Tình trạng này của các bạn cũng bế tắc như tình trạng chiến tranh Việt Nam vậy. Hiện nay, người ta đang kêu gọi hội nghị Ngũ cường giải quyết, thi bạn cũng phải triệu tập hội nghị Nhị tróng nghĩa là bạn nhóm họp hai cô kia lại nhờ hai cô đó giải đáp thắc mắc hộ cho bạn. Bạn thắc cờ vây đến vào và trình trọng tuyên bố giữa hai cô ấy như sau: Thưa nhị vị, tôi là một cái ba cô, hai cô là khách, vì người khách trước từ chối nên cô chỉ vừa cho một người ăn. Nay cả hai quý khách cùng quá bộ tôi, vậy nhị vị có thể ngồi chung một cô không?

Nếu không thi xin nhị vị bảo ban cho vài lời vì sự thè đã xảy ra như vậy, như vậy. Nếu hai vị cùng đồng ý thi bạn sẽ được cả hai, nếu không thi bạn sẽ được một mà một kia cũng không mất lòng. Nhưng bạn nên nhớ là tôi chưa thể nào cho hai cô kia có vẻ tinh cờ mà gặp nhau, chứ bạn



bảo trước cho họ biết thi dù bạn có thuê người khiêng, họ cũng không tới đâu.

Hoài Thanh Đà Nẵng: Trong cuộc chiến tranh hiện tại, giữa Việt Minh và Pháp Việt, bên nào cũng cho rằng đầu tranh vì chính nghĩa. Xin ông rất khách quan cho biết bên nào thật tình vì chính nghĩa?

TRẢ LỜI.— Phẩm nói chính nghĩa, phải nghĩ minh dừng trên lập trường nào. Chính nghĩa của người Việt Nam là chính nghĩa dân tộc. Trong hiện tinh thế giới, đơn vị quốc gia — dân tộc (nation) chưa bao giờ được, thi cái gì xa đơn vị ấy là xa chính nghĩa Việt Nam. Ai đem lại độc lập cho dân tộc, vô luận bằng cách nào, phe ấy có chính nghĩa. Mà độc lập không phải là biệt lập, cũng không phải là «độc lập chư hầu», nó phải là liên lập.

Lê Dương Hanoi: Việt Minh chống Pháp dành độc lập, Quốc gia Việt Nam cùng Pháp chống Việt Minh để tranh thủ độc lập. Chỉ một độc lập của Việt Nam mà có hai chủ trương khác nhau. Vậy chủ trương bên nào đúng?

TRẢ LỜI.— Nếu người Việt Nam biết đoàn kết với nhau lợi dụng mâu thuẫn quốc tế giải quyết được dứt khoát mối bang giao Việt Pháp, giữ độc lập đối với Trung Cộng thì có lợi cho dân tộc Việt Nam. Nhưng nếu Việt Nam chưa độc lập đối với Pháp, chưa độc lập đối với Trung Cộng thi thực ra, chưa có lực lượng nào tranh đấu cho độc lập Việt Nam cả.

Minh Tri Bắc liêu: Trong bài: Xét qua tình thế Triều Tiên khác hơn Việt Nam như thế nào? Ông Trần Văn An cũng như tôi và phần đông báo đều hiểu là Bắc Hàn đã tấn công Nam Hàn. Nhưng có một số ít người lại bảo là có tài liệu chứng minh là Nam hàn tấn công Bắc hàn do Mỹ xui giục:

TRẢ LỜI: Tại họa hiện nay ở Triều Tiên là do Bắc Hàn gây ra. Bắc tấn công Nam Hàn là một sự thật như Việt Nam chưa độc lập vậy. Nhưng,

Bắc Hàn xem đó là chính nghĩa của Bắc Hàn, chính nghĩa thống nhất quốc gia dưới chế độ Cộng Sản như Trung Cộng.

Nguyễn mạnh Hùng Nam vang: Tại sao ở Cao mén không có tòa đại sứ Việt-nam mà cũng không treo cờ Việt-nam trong các ngày lễ? Xin ông Hồng Nam cho biết tại sao?

TRẢ LỜI.— Cao mén quả là kẻ tri kỷ trên đời của Việt-nam, là bạn đồng hội đồng thuyền cùng Việt-nam, Cao mén biết minh biết người lầm. Cao mén có công nhận Việt-nam là độc lập đầu, cũng như Việt-nam chưa hề công nhận Cao mén là độc lập vậy. Vì thế, ở Cao mén không có tòa đại sứ Việt-nam và cờ Việt-nam, cũng như ở Việt-nam không có đại sứ Mèn và quốc kỳ Mèn.

Lê văn Hà, Nam Việt: Thể giới có ba khối, khối Nga, khối Mỹ và khối thứ ba. Hai khối trước mạnh, khối thứ ba chưa thành hình nên không đóng nổi vai trò quân bình và điều hòa các mâu thuẫn Nga Mỹ để kiến tạo hòa bình thế giới nên nhân loại mới lâm vào tình trạng bế tắc. Hoàn cầu trở thành cai vạc, hai chân lớn và một chân què nên hóa thành khập khiễng. Theo ý ông, Ấn Độ có đóng nổi vai trò lãnh đạo và xây dựng nổi khối thứ ba đó không?

TRẢ LỜI.— Thể giới có ngày phải được thống nhất và hòa bình và có thể sẽ thống nhất trên ba khối chính như bạn nói chứ không thống nhất về Nga cũng như không thống nhất về Mỹ Hai khối đối lập nhau và một khối đứng giữa giữ thế quân binh cũng như không gian có ba chiều chính, thời gian có ba đoạn chính và vận vật có ba bộ phận chính. Số 1 và số 2 đối lập nhau và số 3 điều hòa giữa một và hai. Có thể có nhiều chiều, nhiều bộ phận số 4, 5, 6 hay 7, 8, 9 nhưng những số đó chỉ để tăng cường cho ba số chính là 1, 2 và 3 mà thôi. Ấn Độ hiện nay chưa đóng nổi vai trò lãnh đạo khối thứ ba được vì bản thân của Ấn Độ chỉ là anh chàng Viễn Thủ trong chuyện Tam quốc mà thôi.

Với cái nội bộ quá yếu ớt về mặt lý tưởng, cũng như về mặt kinh tế, Ấn Độ phải chịu bất lực. Chính sách trung lập của Ấn Độ chỉ là cái bể ngoài, ở bên trong, Ấn Độ vẫn đàn áp đảng Ấn Cộng. Phẩm đã nói là khối thứ ba thi phải có một chế độ thứ ba, một chủ trương kinh tế, chính trị, quân sự thứ 3 thi mới xây dựng được một lực lượng thứ ba chứ có phải chỉ tự xung thứ ba là thành đầu. Khi mà Tito có thể đứng vững giữa Mỹ và Nga thi khối thứ ba có thể dựng thành giữa hai khối Nga Mỹ.

Máy mầu người

T RONG khoảng 30 năm vừa qua, màn ảnh Tây phương tuy mới đặt chân lên nước Việt Nam nhưng cũng đã nổ nần nỗi nếp suy cảm và nếp hành động của người minh nhiều lầm rồi, để góp phần vào việc đào tạo máy mầu người mới của thời đại.

Có thể chia nguồn ảnh hưởng đó ra thành ba giai đoạn :

I.— Giai đoạn Lãng mạn

KHỎI thủy vào tháng 1920—vi về trước thi xi-nê dành riêng cho « quý quan » và những « ông Tây bà Đàm... an nam » xem, với các loại phim diễm tinh mạo hiểm, rút ở tiểu thuyết của Alexandre Dumas, Michel Zévaco, Pierre Benoit v.v... ra (như *Le Comte de Monte-Cristo*, *Pardaillan*, *Chéri Bibi*, *Koenigsmark*) hoặc phỏng tác theo thiên tình sử vĩ đại *Nghìn lẻ một đêm* của Ba Tư ra. Tài tử lối lạc nhất là cặp Mary Pickford và Douglas Fairbanks. Ngoài ra phải kể đến những cuốn phim ngạo dời của Charlie, của Harold Loyd (Lui), của Max Linder, v... v...

Bao nhiêu truyện phim « xa thực tế » đó đã dấn tâm hồn khán giả V.N. (sinh Âu hóa) hồi ấy vào cảnh u huyền, náo nức của một thứ tình Yêu nồng cháy, đắm say (Yêu không tình đến Ngày Nay, không kẽ đến ngày qua, không nghĩ đến Ngày Mai = Yêu tuyệt vọng).

Đồng thời báo chí V.N. cho sự tăm rỗi đăng lên những thiên hận tình ca : như *Tuyết hồng lệ sứ* của Tầu ; *Mai nương Lê Cốt*. *Thuyền tình bể ái* của Pháp, của Anh, thật là phản ảnh trung thành của màn bạc.

Đề kết tính vào tác phẩm *TỐ TÀM* của Hoàng Ngọc Phách, đại diện diễn hình cho một cặp uyên ương đêm mối tình yêu lăng mạn (gái chết lao, trai sống cũng như chết, vì thất tình) ra chống lại nền nếp Phong kiến của Khổng giáo.

Cho nên có thể nói rằng: Màn ảnh 1920-30 đã tạo nên một mẫu người « PHIỀU LUU MẠO HIÈM VÌ TÌNH YÊU », đã siêu hóa vào địa hạt chính trị, biết đâu đã chẳng tạo ra lớp chiến sĩ cách mạng kiều « Nguyễn thái Học và Cô Giang », vốn đã nêu cao khẩu hiệu : « Không thành công cũng thành nhân » (hiểu theo xã hội học là: Cách mạng phiếu lưu lăng mạn).

II.— Giai đoạn vong mạng

QUA mươi năm đầy dựa với chủ nghĩa lăng mạn mà không tìm

MÀN ẢNH VÀ TRƯỜNG ĐỜI

NGÔ ĐỒNG THANH viết



nỗi ra lối thoát cho thế hệ thời hậu chiến, nền Văn nghệ công khai châu Âu, châu Mỹ phải lao đầu vào con đường mạnh động. Rồi dĩ nhiên là tái các thứ văn nghệ phẩm « đầu độc » sang thuộc địa.

Người dân Việt, từ khoảng 1930 trở đi, đã được nếm mùi phim lục lâm (gangsters) của James Cagney, Georges Raft phim man rợ (*Tarzan* và *King Kong*) của Johnny Weissmuller Buster Crabbe, phim giang hồ Sở Khanh Tây phương, với Clark, Gable.

Đồng thời xuất hiện loại phim hài hước bệ rạc của thứ hè hạ cấp « cầu dại dĩ cái hôn mông dĩ dục » và bột phát loại phim ca loạn, nhạc loạn của thứ Nghệ thuật mọi da đen.

Để phản ảnh vào văn nghệ V.N. trên các tác phẩm : *Người Sơn Nhân* của Lưu Trọng Lư., (ca tụng thù chém giết) *Một đêm với Dương Quý Phi và Hậu Bình Hoa* của Trúc Đynch tôn sùng tình yêu trong cái chết (bất đắc kỳ tử), *Hồn bụi mờ tiên* của Khai Hưng (chủ trương gõ gác mối tình dang dở dưới bóng Phật đài) *Boquet Tuyệt* (giải quyết hận tình trong cuộc cách mạng không đường lối).

Rồi kết tính vào phong trào « Người hùng » của Lê văn Trương (tán dương siêu nhân chủ nghĩa, mẹ đẻ của chế độ Phát xít)

Cho nên mới dắt diu cả một thế hệ thanh thiếu niên nam nữ vào « chuyến đò » thám Nhật (hiểu theo xã hội học : là theo chủ nghĩa Manh động = putochisme).

Và nêu lên mẫu người « PHIỀU LUU, VONG MẠNG VÌ YÊU ».

III.— Giai đoạn Hoang mang gói ghém vào trong cơn thế chiến thứ nhì và tràn sang thời hậu chiến, cực diến tất cả mọi cảnh đau thương, nhớ nhuốm, tàn khốc của giống người « V1, V2 và nguyên tử » đã tạo ra cho loài người.

Nên chiếu tỏa vào Văn Nghệ quốc tế, dưới hai hình thức :

Một là **NỐI CHÂN CHƯỜNG, NGAO NGÁN** (spleen, sentiment océanique) của những cây bút đa cảm, kiều A. Koetsler, A. Malraux, J. P. Sartre, Camus, v.v... đề chuyền lên màn ảnh bằng những cử chỉ, « bắt cháp Ngày Mai » của một loại kiếm khách vô vọng tên chúng là CAO BỒI dù các cõi, dù các giai cấp, dù các màu da (đã thể hiện ra trong các cuốn phim, từ *La Renarde*—cực tả thú sống vô chính phủ của cảnh làm thuyền... tưởng tượng — *L'homme tranquille* — ca tụng cuộc đời « lộn ẩn » của đồng quê... tưởng tượng, — đến *The Red* — lột trần mây, tâm trạng ẩn ức loạn cuồng của mây nguồn tình bế tắc cũng là thứ yêu đương... tưởng tượng nỗi),

Hai là **MỐI TIN TƯỞNG TUYỆT VỌNG** (soi désespérée) vào sinh lực của loài người, được thể hiện ra trong tác phẩm của Howard Fast, Sinclair Lewis, John Steinbeck, Roger Vailand, cố nén hết tình cảm xuống mà lao đầu vào cuộc sống nhầy nhụa để cố tim cho ra tia sáng của Ngày Mai. Tin tưởng, có thể gọi là mù quáng này đã có chuyền lên màn ảnh bằng những cử chỉ « níu lấy cuộc đời » của một loạt hiệp sĩ tuân tiết, tên họ là CHIẾN SĨ, thuộc dù các ngành hoạt động của loài người (đã thể hiện ra trong các cuốn phim, từ *La Septième Croix*, *Deux est mort*, *La Belle et les pirates*, *Rashomon*, *Bataille de sable*, *La vérité n'a pas de frontière*, đến cả *Autant en emporte le Vent*, *Caroline Chérie* nữa).

Xem đó ta nhận thấy rằng: màn ảnh quốc tế đã gieo rắc mầm ảnh hưởng không phải là không sâu xa vào tâm tư người Việt, nên giai đoạn Lãng mạn, chúng ta đã « tập » sản xuất ra được vài mẫu phim: dã sử phiêu lưu *Bà Đẽ*, *Kim vân Kiều* (hoàn toàn... tưởng) hài hước châm biếm *Tou Fou*; sang giai đoạn vong mạng, ra *Cánh đồng ma*, *Trận phong ba*, *Trại với tình*, *Cánh hoa rơi*, sắc mùi vị lạc lõng, bơ vơ « cũng liều nhảm mắt đưa chân », và một loạt phim có tính cách thời sự, tài liệu tiêu khiển *Một buổi chiều trên sông Cửu Long*, *Huế đẹp*, *Huế thơ*,

(xem tiếp trang 39)

ĐỜI MỚI số 102

TIẾNG VIỆT ĐÁNG YÊU

DÙNG TIẾNG MẸ ĐỂ



Hai màu chuyện. Hai thời đại:

1944. Trên một chuyến xe

lửa tốc hành Xuyên Việt (bị gọi là Xuyên Đông dương = trans indochinois), một bà lái buôn người Nam nói chuyện với một bạn Ký giả người Bắc về vụ buôn « bông » ở Đà-lạt về bán tại Sài cảng. Nhận thấy Ký giả ngạc nhiên hỏi: « Đà-lạt làm gì có đất trồng được bông? », một ông chủ hiệu vải người Án với giảng cho cả ông Ký giả nó và một vài « bà Đàm lai » hiểu rằng: « bông » đây là « hoa » hay là « ba » (như Phàn Lê Ba), rồi ông Tây đen và mấy bà Đàm ngà ngà trắng cùng cười rõ, có ý chê là tiếng Việt không thống nhất giữa Nam và Bắc.

Song ký giả nó chỉ biết cười thầm khi nhớ tới đất Án có đến ngoại hai trăm thò ngữ, hoàn toàn khác hẳn nhau, và đất Pháp thì người miền Bắc không tài nào hiểu nổi « tiếng » của người miền Nam; chứ đất Việt thì các thứ tiếng thô ám tuy có ít nhiều danh từ dị biệt, song đại thể thi ở đâu, dù đâu người Việt cũng khả dĩ hiểu nổi được tiếng nhau: Vì người Việt đã phát nguyên chung từ một chốn tổ, là triền lùu vực sông Hồng ra.

1954. Vừa mới ra giêng, có một gia đình mới hồi cư, chạy khắp Sài Gòn không tìm ra một trường nào cho con mình theo học được chương trình tiếng Việt, thành thử đứa nhỏ, đã vượt chương trình trung cấp chuyên khoa, mà đành phải tự học bậc xuống theo học chương trình Pháp văn của cấp cao đẳng tiểu học mà chưa dám chắc là đã chu.

Câu chuyện thứ nhất đề minh chứng là phần lớn ngoài kiều ống nước của Việt, ăn thịt của Việt mà chưa hiểu gì về Văn hóa Việt (đến nỗi một « bà » Toàn quyền, thấy một bác sĩ Việt chủ trương một tờ nhật báo Việt, đã dám hỏi: « Ủa! Thế nước ngài cũng có chữ kia à? »)

Câu chuyện thứ nhì đề minh chứng rằng: cho đến giờ phút này giới quan chức vẫn còn thờ ơ với tiếng Việt lầm lầm (kiến cho cha mẹ thanh niên « bắt » con cái đi học ngoại ngữ để « kiếm ăn với người ta! », và

« còn đẻ lớn lên sang nước người ta mà... giữ cửa cải nhà mình chứ! »).

Và cả hai câu chuyện đều tố cáo.

SỰ KHINH MIỆT TIẾNG VIỆT

Mà thử hỏi: tiếng Việt có đáng bị liệt vào cái thế lép vế như thế không?

Nhất định là không.

Vì sao vậy?

Vì tất cả những lý do và bằng chứng đã dẫn ra ở trong mục « Tiếng Việt đáng yêu » này. Những lý do và bằng chứng đó có thể biện minh rằng :

1) Tiếng Việt đã có một cơ cấu hàn hối;

2) Tiếng Việt có đủ khả năng làm phương tiện linh động và mâu nhiệm

ĐĂNG TẨM THÀNH viết

đề chuyền đạt bất cứ thứ tư tưởng và kiến thức nào, dù khúc mắc, trừu tượng mấy đi nữa.

Quả có là như vậy.

Ấy thế mà sở dĩ, từ trước cho tới mãi gần đây, tiếng Việt cứ bị một phân số nhân dân sao lảng đích là bởi lớp người này đã bị nô lệ hóa về vật chất (quyền lợi kinh tế, tức là miếng cơm, manh áo của họ, hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại nhau) nên dần dần họ bị thôn tính luôn cả về tinh thần (quyền lợi văn hóa, tức là mảnh bắng cấp, món công hầu của họ, cũng bám chặt vào « văn minh » ngoại nhau); ngoài ra, cũng còn một tối thiểu số vô ý thức đã vi thành kiến mơ hồ rời cùn yên tri là « Tiếng Việt nghèo lầm! Tiếng Việt khó lầm! Tiếng Việt rắc rối lầm! », nên họ không thêm học, không dám học, không buồn nói tiếng Việt.

Thành thử mới xảy ra nông nỗi này :

1) là có kẻ được quyền « cai trị » dân minh hết năm này sang năm khác mà tuyệt nhiên không biết nói tiếng « bản xứ »! Thị còn hiểu nỗi thế nào được người ta? Thị còn sống thế nào được với nhau?

2) Lại có kẻ « chui từ bụng người Việt ra » mà nói tiếng mẹ đẻ vừa ngượng ngùng, vừa ấp úng... mà, già là « người thường » thì thôi! hết kiếp họ là xong chuyện, nhưng dằng

này lại ty toe lãnh đạo dân Việt mới chết người ta chứ!

PHÀI CHẤM DỨT

tình trạng loạn ầu này, sớm ngày nào hay ngày ấy. Chấm rút bằng hai cách :

a) TIÊU CỰC MÀ NÓI, thì ban bố sắc lệnh, chỉ thị, nghị quyết bắt buộc viên chức các cấp (nhất là ngành Ngoại giao, ngành Tuyên truyền, Giáo dục) triệt để có dùng tiếng Việt thi hạy... ăn cơm Việt, uống nước Việt, ở đất Việt, và... lĩnh lương Việt. Gọi phương sách này là tiêu cực vì nó nêu tính cách « mệnh lệnh », nên chỉ có hiệu quả mạnh mẽ của một thứ « lâ cao » soa bô bô ngoài cửa chứng bệnh nội thương, là chứng bệnh mất gốc của lớp người vong quốc nô, và chứng bệnh bạc bối của loại người uống nước kh ông nhớ tới nguồn.

Cho nên muốn tìm phương thuốc kiến hiệu hơn thì cần phải áp dụng triệt để một chính sách khác, là :

b) TÍCH CỰC MÀ NÓI, tất cần phải giác ngộ ngay bọn vong bần, vong ân kia bằng cách dạy dỗ cho họ hiểu rõ tiếng Việt có đủ khả năng như thế nào đối với miếng cơm, manh áo của họ, đối với sự phát triển tinh hoa, kiến thức của họ, sau hết là đối với tương lai của nền văn hóa trên vùng Nam Châu Á này.

Vì, rút kinh nghiệm của cuộc tra trộn chủng tộc trên đất Việt nam, do thời thế gây ra trong vòng mươi năm nay, kẻ thức giả ngoan cố mấy cũng phải thừa nhận sự thực sờ sờ này: tiếng Việt không nghèo nàn, tiếng Việt săn tinh chất nhạc nên rất dễ học, tiếng Việt đã hoàn toàn thống nhất trên khắp mọi lãnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa — thống nhất ở trong nhân dân, trước khi thống nhất ở trên mặt giấy tờ công văn, công điện.

Như thế, là đối với phương diện quốc gia, tiếng Việt đã mặc nhiên thu cả « giang sơn về một mối » rồi: người Việt từ cửa ải Nam Quan đến mõm Cà Mau, đều cùng rung động với nhau về nguồn âm thanh của cùng một thứ tiếng, họ cùng thông cảm với nhau về mõm hình ảnh do cùng một thứ tiếng nọ biểu dương ra.

(Xem tiếp trang 33)

SỐNG ĐỜI VÀNG TƠI

NÉU như quan niệm về sinh vật học đã giúp cho chúng ta biết rõ cái đẹp và nhịp sống cuộc đời thì có lúc quan niệm ấy cũng chỉ cho chúng ta rõ giới hạn thô kệch của mình. Một tình yêu thương càng quảng đại hay một sự nhận xét thô kệch cũng dễ tha thứ bắt đầu - này nở từ khi ta đã hiểu rành rọt và sâu sắc về con người.

Chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta là con cháu của con người Néanderthal hay Bắc Kinh hay xa hơn nữa những con khỉ hình người mà chúng ta bẩm thụ cái nồng khiếu cười chê lối làm chúng ta, ca ngợi trí thông minh của loài khỉ, chúng ta gọi là tính hài hước của con người. Theo ý niệm ấy, tôi càng thấy rõ ràng trí óc khôn ngoan của con khỉ lịch sử Trung Hoa Tôn hành Giả.

Con khỉ Tôn hành Giả tượng trưng trí óc thông minh của con người, con heo Tru báu Giải mực thấp nhất con người, thày Tam Tăng với ý niệm chung, Đường huyền Trang, trí óc thông minh của con đường cao cả. Thày Đường Tăng có đoàn hộ vệ lợ lùng, chu du từ Trung hoa qua Ấn Độ thu lượm kinh Phật. Lịch sử tiến hóa của loài người giống như cuộc hành hương của đoàn tạo vật vô hình đó, đầy rẫy nguy hiểm hay ở trong tình trạng thô lậu sau khi phạm bao sự diệu rò hay độc ác.

Đã bao lần thày Đường Tăng muốn sửa chữa và giết chết con khỉ tinh quái và con heo nhục dục đó đã làm cho công việc dở dang và phạm vào nhiều dục vọng thấp hèn. Những ý tưởng tồi tệ, giận dữ, báo thù... cứ phát khởi trong lúc hành hương tức là lúc nhân loại muôn tìm đến đất thánh.

Quyền lực phá hoại tăng thêm cùng đi với tài khéo léo của con người, chúng ta có thể bay trên mây để làm những con khỉ nhỏ để làm cho kiệt sức kè đói đói chúng ta, gõ cửa nhà trời, xô người gác cửa hòng đe chiếm một chỗ ngồi trong hang của các vị thần thánh.

Con khỉ cũng thông minh nhưng lại khoe khoang, kiêu hahn tim cách đi lên trời nhưng lại thiếu thiện ý, thiếu óc công bình, không muốn cho các vật khác có bình đẳng tinh thần để sống yên ổn. Ở con khỉ đó có một cái gì độc ác, phiến loạn, một chất cặn không thể tẩy được ở trong chất vàng ấy cho nên khi lên trời thì gây ra một sự sợ hãi kinh khủng tựa như một con sư tử sồ chuồng, chạy rong ngoài đường phố. Với tính độc ác khó sửa chữa đó, hắn đã phá phách Tây Vương Mẫu có ý thết các vị Tiên. Giận dữ không



CỦA LÀM NGỦ ĐƯỜNG

được mời, hắn làm cho một tiên nữ lạc đường, đội lốt tiên nữ và đi dự tiệc. Một số tiên nữ khác cũng bị hắn lừa lọc như thế.

Vào triều, hắn nhận thấy hắn là kẻ đầu tiên đến dự lễ. Thấy không có ai ngạc nhiên, hắn tỏ ra nhả trai giữ mày thùng rượu thánh, hắn biến dạng ra một con sâu bọ ru ngủ bùn lín gác đê uống rượu. Dở say, hắn tìm mày quả đào đặt trên bàn và ăn hết nhán. Lúc khách đến thấy rõ cảnh tượng như thế nhưng hắn đã ra đi và đang tìm nuốt những viên thuốc trường sinh. Văn cứ cải dạng, hắn rời khỏi cửa nhà trời phá phách khắp nơi, vì hận là không được mời dự tiệc. Trở về nước khỉ, hắn xưng vương,

tuổi gươm tuyên bố gây loạn với nhà trời. Xảy ra nhiều trận ác chiến với chiến sĩ nhà trời, hắn thoát bị bắt trong lúc Nữ thần bảo ân đưa cành hoa làm hắn rơi xuống tảng mây.

Cuối cùng chúng ta cũng như con khỉ, chúng ta muốn gây loạn, không muốn có thái bình, không có tình khiêm tốn đợi cho đến lúc Nữ thần bảo ân làm cho chúng ta hóng chân với cành hoa từ mây đưa xuống. Và chúng ta không chịu học bài học khiêm nhường trong lúc khoa học chưa khám phá được biên giới của vũ trụ.

Con khỉ sau khi bị bắt còn đòi hỏi Ngọc Hoàng tại sao hắn không được xếp hàng với các vị thánh thần và hắn đã nhận được bài học khiêm tốn trong một cuộc đố với đức Phật.

Hắn thách là hắn có thể đi suốt quả đất. Hắn vượt lên không trung đến nơi một dãy núi hiện lên 5 cái chóp mà hắn nghĩ rằng không có một vật nào đạt chân tới đây. Muốn đánh dấu chặng đường, hắn cho tiết ra một ít nước tiểu vào một chóp núi chính giữa rồi khoan khoái lúc trớ vê kề lại cuộc hành trình cho đức Phật biết. Phật mở bàn tay và bảo hắn hãy ngồi mùi nước tiểu của hắn ở chính giữa lòng bàn tay. Phật và nói: Cuộc hành trình của mày chưa thoát khỏi lòng bàn tay ta.

Từ đó con khỉ mới trả nên khiêm nhường sau đó lại bị cột trong hang đá suốt 500 năm, được Thày Đường Tăng giải thoát rồi lại theo ông ta trong cuộc hành kinh.

Con khỉ đó là hình ảnh cuộc sống chúng ta, một cuộc sống tốt đẹp nếu không có lòng độc ác và tính khoe khoang. Vì vậy mà chúng ta có thể yêu thương nhân loại mặc dù nhân loại có yếu điểm và tật xấu.

TRẦN DOANH dịch

NHÂN CÔ TIN BÁO CHÍ VIỆT NÓI RỘNG

Một tấm gương sáng CHO LÀNG BÁO

HÀ VIỆT PHƯƠNG viết

NGỒI xóm trên một cõi di-văng rộng thênh thang - rộng hơn cõi giang rộng của cặp uyên ương còn trẻ tuổi, - một tay cầm ống điện thoại, một tay dang ra để cho người gia đình xô ông tay áo ngoài vào cho mình, ông lấy chân gạt một đồng báo chí ngon ngang dưới mặt đất (toàn là báo mới ra hồi ban mai) rồi hay háy mắt ra hiệu báo tôi « đợi đó », xong chậm rãi, một lúc nói chuyện với hai người ; một người ở bên kia đầu dây nói, một người nữa là... tôi.

Câu chuyện bắt đầu :
1) VỚI NGƯỜI... BẰNG KIA :

Tình thế đã xoay đổi hẳn rồi. Mỹ sá ngả về Đức...phải... lát nữa (ông đưa mắt liếc cô bé thư kiêm tóc kỹ) Tông trưởng ngoại giao sẽ gặp tôi về việc ấy... A lô ! Chừng một cột ruồi ở trang nhất đó thôi... Anh đánh điện về tòa soạn xong rồi thi lập tức chuyển sang văn đề A-bit-xi-ni ngay đó... Nhờ qua lãnh sự Ý. Hội phòng Địa trung hải...Thôi...chào bạn !

2) VỚI TÔI :

— Thế nào cái mục THÈ THAO phải gửi phóng viên đi theo các cầu thủ sang tận bến ấy... Nhờ dặn họ là dân Đức bây giờ cuồng nhiệt không kém gì dân Phổ lở sỉ năm 1871 đây nhé... Còn bài XÃ LUẬN hôm nay, tôi vừa viết xong, có vẻ ăn khớp với đường lối của phe Tà đây... Liệu đề phòng phản ứng của tờ « Tác động Pháp (Action Française) » đây... Tôi tin (ông ngó cô bé thư) ta sẽ dì dí cuộc biểu diễn ở Odeon... Vì không thể bỏ qua được Giò rô đu (Giraudoux) đâu...

Anh xem, có ai gửi đi Hi viện A.B.C. (Théâtre A.B.C.)... Cũng không thể bỏ rơi được Giang Cốc-tô (Jean Cocteau) đâu... Ông vừa mặc xong áo, liền cúi xuống nhặt mấy tờ báo lén rồi ngó tôi : Mục « Nội Chính » hôm nay không ổn, cuộc đình công thợ Mô phái ủng hộ người ta chử... Còn « Tin Vật » thì bắt đầu lờ đèn thư té rồi... Anh bảo kể ngay cho tôi mấy khâu hiệu này : Một là VÀO THÁNG ĐỜI SÔNG CỦA DÂN. Hai là NỘI THÁNG VÀO SỰ VIỆC BA LÀ ĐÁNH THẮNG VÀO ĐỊCH THỦ. Rồi cho rán khắp Tòa soạn cho tôi... (ông ra hiệu cho cô bé thư ra phòng khách, rồi cầm mồi suy nghĩ xong gật gù) Tờ báo này phe Tà muốn mua lại của chúng ta.

Anh nghĩ sao ? (Tôi còn biết nghĩ sao nữa, khỉ mà ông đã nghĩ trước họ chúng tôi... tất cả mọi việc quan trọng rồi?) Hay là ta dựng tờ khác ? Phải đấy, sau năm nay, nước nhà và thế giới sẽ bước sang kỷ nguyên mới... thì ta, ta cũng phải tiến sang giai đoạn mới... Giống tôi nói lẩn mù Trời rồi ! Anh thấy không ? (ông hất cằm, cô bé thư báo cáo : « Ngoài phòng khách có một Phó Thủ tướng, một chủ tịch hội nhạc sĩ, ba Bộ trưởng, hai đại diện thương mại, một vú nữ thất nghiệp... đợi từ sớm »; nghe xong ông hất cằm ra hiệu cho tôi lui).

« Ra đến cửa, hòa vào mọi tiếng ôn lại mọi công tác ông vừa trao cho tôi kia, tai tôi còn vang lên tiếng cười cởi mở của ông đưa da cho giọng nói sảng khoái « vì lanh tú là báo » ;

— Cố cho người vú nữ vào... nghe nói bà ta bị loại vì tuổi già... Tệ quá !



BÌNH THƠ BẢN của cô HỒ XUÂN LAN

Ngày thơ như búp non
Điệu dâng như trăng mèo khôi thùy
Lượn quanh hàng dương liễu mì
Đôi hô mắt em, đôi cửa sổ tâm hồn
Nhìn qua, ta thấy thiên đường
• Thiện • lên ngắn lè ; « chân » trong
nhạc cười

Đây, vùng trán em nghiêm tròn
Ta say nghe dịu cõi đời phong ba

Tác giả tả một cô gái đẹp, tác giả đã nhận xét khá tinh vi, vẻ ngây thơ dịu dàng của trang, của búp non, đôi mắt là cửa sổ nhìn qua thiên đường của hạnh phúc. Cái đẹp nó nỗi lèn trong ngắn lè, cái « Thật » nó thè hiện trong tiếng cười. Tất cả cái kỳ công của Tạo hóa đó đã làm dịu được những nỗi lòng sóng gió.

Nghé điệu thơ thủ thỉ như những lời tâm sự giữa đôi trai gái và cũng nghe câu thơ đó thì ai bảo đàn ông Việt Nam không am hiểu nghệ thuật cho đàn bà đi tàu bay.

Trong bài « Tình mẹ » của Huy Thường, tác giả dùng « bình cũ rượu mới » tả nỗi lòng của bà mẹ trước tình cảnh con gái yêu của bà sắp lấy chồng :

Vẫn biết là cô không bõ tôi
Vẫn thường thăm viếng vẫn me ơi !
Nhưng sao me thấy đau lòng quá
Me thấy đường như cách bức rỗi !

**
Quê mới, rồi đây cô phải theo
Rồi đây sẽ mất đứa con yêu
Đêm đêm chấn chấn riêng mình mẹ
Con hối riêng me sẽ khôn nhiều.

cái tình cảm giữa mẹ và con quâ là mối tình thiêng liêng nhất ở trong đời. Bà mẹ hy sinh cho con mà tìm thấy hạnh phúc của mình trong sự hy sinh ấy cũng như con đối với mẹ, tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong mối tình mẹ con.

Cho nên, dù dâu bể có đổi thay bao nhiêu bận, lịch sử có phế hưng bao nhiêu lần, mỗi tình mẹ và con vẫn là mối tình cao cả và bất diệt.

TREN ĐÂY là bút ký của một ký giả vô danh tiêu tốt, kể lại một buổi sớm làm việc của một con « thiên lý mèo » trong lảng bàng, « vị lanh tú » báo giới Pháp, là người trong nhà thế kỷ vừa qua, đã là thủy tổ của ngành báo thông, với dù các mảnh khói, dù các sảng kiến, dù các năng khiếu đã làm cho Nghề viết báo thành Nghề đán anh trong văn-học-giới, làm cho Tờ Báo là một « minh ước giữa nhân dân với chính quyền », làm cho Nhà báo là « hướng dẫn viên » lãnh đạo nói cả chính giới, làm cho cây bút thành ra có giá như một thứ « roi Như Ý » có uy thế « tiền đà hòn quân, hậu

H.V.P.

THƠ KHOAI SẮN

Tôi đan mài nhiều vần mực thư
Đè nồng nùi gìn giữ cho Thơ.
Tôi nhắc mãi những ảnh hình quen thuộc
Những sắc mầu vui nhíp bước chân ta.
Tôi nhắc đi nhắc lại
Nhắc lại nhắc đi
Một khúc ca đời,
Một khúc ca người,
Một bài hát tình yêu,
Vài ba ý từ thường thôi
Chả mấy cao siêu.

Tiếng Thơ ấy tôi muốn là tiếng nói
Không của riêng ai, cùng của chúng ta
Nhạc thẩy sóng lúa đồng, gió nội,
Hương thoang thoảng hơi hoa cài, hoa cà
Màu đã có xanh tre, nâu đất,
Lam trời, vàng chiều, đèn tóc, rám da,
Màu mắt quê vẫn mến yêu là...
Và mỗi nứa pha mầu ngọt nồng

Tặng S.N.N

Màu trâu đậm đậm, màu bò ửng rạng,
Màu sông trắng trắng, màu đồ phai phai
Những ảnh hành thi tròn trĩnh củ khoai
Và mộc mạc, no người thì là hạt thóc,
Ngèo khó nứa túp lều gió thốc,
Chăm chỉ làm ăn thì cầy cuốc.

Thể thoi!

Tôi hát cho đời, tôi hát cho tôi,
Tôi hát để vui cùng kếp sống,
Tôi hát để khêng buồn, để mộng,
Đè đời đi lên, để đẹp vui hơn,
Đè nhẹ nhàng, để gió trên mơn
Đè đời hát để tôi cũng hát.
Hôm nay Gió trờ chiều Bát Ngát,
Tôi hát hay hơn bài hát hôm qua.

NGUYỄN QUỐC TRINH

Xuân dậy thì

N GƯỜI em gái tôi
Lưng ơng uyên chuyển
Tóc mây ngàn phủ kín biển curvog
Ngực bồng chín đậm mùa thương
Cùng đời mà dỗ ửng hương men yêu
Tre xanh lá ngọn bồng chiều
Tôi đường mì thảm tơ điều uốc mờ
Mặt ngày là mắng mùa Thơ?
Để em xoa hết nết mờ tóc tang
Bồi bến nắng quái, trắng vàng.
Chọn đường ẩn ái tình tang hẹn hò
Nhớ ngày sóng gió thành đê
Là tim em đã ghi đời khổ đau
Hôm nay xuân lại về đây
Nắng hồng gối gió trao mây lời nguyên
Chờ ngày uốn chín mùa duyên
Cho đổi loan phượng thề nguyên thuở

Là ngày em đã mơ trao
Lá thư duyên kiếp anh vào với em
Cưới em chờ hết mùa sen
Lá thư rơi rụng hòa chen trắng vàng
Cưới em không có hoa dào
Nhưng anh đã có múa sao tặng nàng.

SONG HỒ



Sang mùa

NGÔI ĐẤY tôi viết
Miết mài ngồi bút bôn ba
Trang giấy trắng trong
Nuốt giọng mực thấm
Viết gửi anh
Cánh nhận xanh xanh
Về đâu heo hút giờ
Sang mùa anh nhớ không?
Ngày đó
Anh rút tình bện rịn
.
.
.
.
Tôi gạt bỏ ủy mi
Quen Lý Bạch
Lòng rách tan
Hết than rời
Chẳng khóc phân ly
Không u sầu Lữ Thú
Thôi bông khuông ủ rủ
Không tiếc trách ngày đì
Anh chiến đấu tự do
Tôi gõ thơ lý tưởng
Súng hoen máu thấm
Thơ đậm tình thương
Tôi viết gửi anh
Cánh nhận xanh xanh
Bút thép hiền lành
Uớt giọng mực thấm.

NGUYỄN ĐÌNH TÂN



TÂM TRẠNG MỘT NHÀ NHO THẾ KỲ TRƯỚC

KIÊM ĐẠT viết

gặp lúc tình trạng nước nhà còn quá sá. Tình trạng cải cách tiêu cực chỉ càng gieo thêm sầu chán, gặp lúc tình trạng nứt nẻ của nước cho dân. Chứng cứ là khắp nơi, dân chúng bất bằng lợp quan lại tham ô, nỗi lên gây loạn (nhất là các thời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức).

Đà tiến hóa của lịch sử đã vụt xa. Những ông vua này không nhận định rõ đường lối thi hành những chính sách lối thời: bế quan tỏa cảng, giết đạo, bỏ roi cái vị thần cấp tiến. Chính trong lúc đó lại phải cần có một cuộc thi đua gấp rút, duy tân thật sự, may ra mới tiến theo kịp. Cuộc bảo hộ Pháp (1884) xảy ra vi thái độ lạc hậu đó.

Suốt trong một chặng đường lịch sử đó ta thấy những gì:

Kinh tế phát triển, để ra giai cấp mới: phú thương tàn địa chủ, đòi hỏi những nhu cầu cần thiết hơn. Giai cấp lãnh đạo đã bắt lực.

Xã hội, chính trị thối nát, lạc hậu không đủ cung phụng cho dân chúng, tiến tới với nhịp sống chung.

Văn học, ý thức hệ loanh quanh, lẩn quẩn mây mờ vẫn chung, tư tưởng cõi diền, phục vụ cho chính quyền, bóp chết con người. Tổng quát là thế.

Con nhà nho trong thời loạn thường bàng khuông, chọn đá thử vàng đao đức tinh thần của mình. Một triều đại xuống, một triều đại lên làm biến chuyển, phân rẽ nho phái thành nhiều xu hướng khác nhau:

1) Hạng nhà nho chân chính (chân chính ở đây là với lý thuyết nho) thi lo « thận độc », « mạc ai » với túp lều tranh, kiêm trinh với chúa cũ! nước cũ! Họ bước sang các đạo Lão, đạo Phật tìm nguồn an ủi, thoát tục, phân tách bản thể mình và lọc đi lọc lại xem thử đã nguyên chất « nho » cho chưa? Họ già mù, già điếc với thời cuộc, lăng quên bước đường cũ (giúp vua, trị dân). Trị dân (theo họ) là

mệnh vua, mệnh nhà nước, mà vua thi còn đâu! Tâm trạng bi quan, hoài cổ, chán đời, nhàn... lòi ra dưới muôn mặt.

2) Hạng nhà nho cộng tác với triều mới. Hạng này hoặc vì điều kiện sanh sống, hoặc vì hoàn cảnh bắt buộc, hoặc thực thời, nhận chân được

Mộng lâu dài và mộng cầm tú chẳng qua vì Cao Bá Quát sinh nhằm đoạn cuối của triều nước sĩ phiệt dâng, về cá tính ngang tàng, vi đường công danh lận đận. Tâm lý của Cao Bá Quát là tâm lý của con nhà nho đứng trước cảnh dồ nát, nhận định rõ vai trò của giai cấp, nhưng thiếu năng lực, đúng horizon là căn bản lý luận tranh đấu hợp lý và vững chắc. Cao Bá Quát sống với cá tính ngông nghênh, bất đắc chí thi chết đi mang theo cả chi hướng bất mãn, đèo với món nợ to tay trời: tru di tam tộc.

Cao Bá Nhạ chết vì chú, hay đúng hơn là vì một con người thầm nhuần nho giáo, cộng với một chính sách hà khắc do chính tự nho giáo nêu ra. Những ngày lận đận trên con đường ăn náu thật đầy đủ cho chuỗi ngày ôm ấp mâu thuẫn con người nho.

Nhà không muốn làm một công tác gì, một phản ứng gì mạnh mẽ, « cách mạng » hơn. Cuộc đời ông — theo ông hay trước — nằm lợn trong tay của tử thần; họa may có Trời, Phật hay đáng Thiêng Liêng nào run rủi cho vua hiếu được đề lợn. Phải chăng về cửa Không, Mạnh khéo gài ông với cuộc điện, từ huyết thống di truyền cho đến ánh hưởng giáo dục, ảnh hưởng hoàn cảnh b López, Nhà không dám nói đến « mối thù » đối trọng của « mối thù » mà chỉ ngậm hờn, nuốt hận chờ ngày lánh được xá thư.

Cho nên ngậm tủi nuốt phiền
Cắn răng mà chịu trăm nghìn thương tâm.

Đến đây, chúng tôi xin mời các bạn theo dõi những bước đường lao đao của Nhã để nhận định thêm rõ nỗi đòn đau, cực khổ từ vật chất đến tinh thần. *Tự tử* là bản thống kê tóm tắt và làm toát rõ ý hướng của ông. Vì rằng, vào đè, Nhã đã thanh minh :

*Chiếc thân tựa bông quan hờ
Nỗi niềm tâm sự trả giao thấu chăng?*
(còn nữa)





Truyện ngắn của TẠ TÝ

Hồi Thượng đẻ, hãy thương dùm những linh hồn và tôi. — TẠ TÝ

CẨM NHUNG nằm gọn trong lòng tay tôi như tầu lá héo. Nước da tái nhợt. Một vệt máu tim bầm chảy dài bên má.

Làn tóc ngắn, đen nhánh, rối tung xõa xuống ngang cõi, có chỗ cung túng cụm vi mâu đã khô.

Bởi mắt to, đen lay láy, mà những buổi chiều qua nhìn tôi triu mến, lúc này đã khép chặt, ảm đạm chảy xuống má như hai sợi chỉ thâm rói nứt.

Chiếc mũi dọc dừa, thon thon nằm gọn giữa khuôn mặt tròn trĩnh, làm tăng vẻ đẹp của đôi môi đỏ hồng dày sinh lực, giờ đây chỉ còn lại cái méo mó, lệch lạc và nét thê thảm in trên đường môi xám ngắt.

Bởi môi xinh xinh ấy, đã từng hát cho tôi nghe những câu ca của miền Nam nắng cháy, đã từng kè kè cùng tôi nỗi khao khát của tuổi thơ, ước ao có một tấm áo đẹp và con búp bê xinh xắn, bé bằng ngón chân.

Bàn tay nhỏ, trắng như tơ, đã bao lần ôm lấy tôi, mỗi khi gặp. Phút này chúng co quắp lại, cứng đơ như cánh khô hết nhựa. Cả đôi chân nữa, đôi chân gợn gàng, xinh xắn chạy ton ton, hoặc lang thang bên tôi, trong những buổi chiều ngọt gió, cũng thôi cử động.

Cẩm Nhung đã chết thật rồi ư? Tôi không tin rằng Định Mệnh lại khắt khe đến thế! Nhưng sự thực hiển nhiên ai còn chối cãi?

Tôi đặt Cẩm Nhung trên chiếc chông tre. Túp lều hôm nay, tôi đi một chút vì chiếc cửa độc nhất ra vào, đã xiêu hép lại theo chiều ngã của mấy chiếc cột tre yếu đuối.

Muốn phá tan mối hoài nghi và lo sợ, tôi nở nụ cười thân ái, tiến lại gần. Cẩm Nhung càng sợ, khóc thét lên. Ông già lúc này chỉ còn biết ôm chặt lấy đứa trẻ thơ, lè dần vào góc tối. Tôi hiểu rằng họ sợ, vì nhìn thấy cây súng bên sườn tôi, hơn nữa, ở bên ngoài lỗ nhổ nhiều cây súng khác.

Sau mấy câu chào hỏi thân mật, không khí ghê sợ không còn nữa, nhưng sự cách biệt vẫn còn luân quất ở sau con mắt nhìn nhau.

Thật tình, lúc đó tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại thương yêu đứa bé khi mới chợt nhìn. Một lát sau tôi mới nhận ra là nó hao bao giống đứa con gái đầu lòng của tôi, đã từ lâu tôi không được gặp.

Lòng thương yêu trẻ con có sẵn trong lòng, cho nên gấp nón, tôi mến ngay không phân biệt sang hèn.

Khi nhận rõ ràng, kẻ ngồi trước mặt, không hung tợn như minh trưởng, đôi tay ông già từ từ rời lồng ra và đứa nhỏ cũng khô dần nước mắt.

CHÚNG tôi ở lại nơi đây đúng một tuần lễ rồi. 7 ngày trời qua như giấc mộng, tuy mộng chẳng đẹp nhưng bình yên. Căn nhà Cẩm Nhung ở cách chỗ đóng quân chừng 300 thước. Nói rằng túp lều mới đúng, dựng lên trên bờ kinh nhỏ chạy dài về hạt Sóc Trăng. Túp lều nhỏ bé quá, chìm giữa mông mênh của đồng ruộng bát ngát. Những mái nhà to lớn và sạch sẽ hơn nhiều lẩn trong hàng cây tươi tốt tận đằng xa. Sự sống của hai ông cháu Cẩm Nhung trôi vào chiếc lười nát, có thể thôi.

Thường thường cứ độ 5, 6 giờ chiều, tôi lại thăm hai ông cháu Cẩm Nhung. Cẩm Nhung quen dần với tôi, cả cây súng nữa. Còn ông già, mỗi chiều thấy tôi đến, thi nụ cười héo hắt lại nở trên nét mặt rã róm, khắc khổ vì lam lũ đau đớn quá nhiều!

Tôi đến luôn như thế, hành cái lệ.

Có khi tôi đến cả buổi sớm mai nữa. Cẩm Nhung không còn dứt đất, nó quý mến tôi, nó sà vào lòng mà nũng nịu như đứa con lâu ngày gặp cha hiền.

Gặp tôi, nó nói chuyện huyền thuyễn. Nó hát, nó cười, nó nhảy. Nó nói, nó mãi không ngừng và tôi cũng thích nghe tiếng nói trẻ thơ ấy. Lúc hưng trí nó ca mấy câu hát cõi diển của miền Nam. Nó bảo tôi, nó hát theo ông nó đấy. Nhiều lúc đang hát nửa chừng, tiếng ca của nó vừa lên cao, bỗng nhiên tắt đi đột ngột. Nó ngửa mặt nhìn tôi rồi cười ngặt

nghéo: « Con quên mất rồi! ». Nó nói gọn thon lòn làm tôi bật cười theo. Ở ngoài lều, ông già đang ngồi lặng lẽ trên chiếc giường tre, thỉnh thoảng nháy lèn, hạ xuống chiếc lười nát, có đám con cua cá, giày dép đan đan muốn thoát khỏi mắt lười.

Nghe thấy tiếng cười rõ, ông già chắc cũng vui lây, một là hôm nay được mè cá lớn, hai là chiều khách, ông ngắt ngưởng đi vào, mồm phi phèo diều thuốc, vừa cười vừa xòe đôi bàn tay khô dét lên trời nói to: « Cẩm Nhung à, cháu quên không ca cho ông khách nghe 6 câu « Tình mẫu tử », bài mà bùa qua ông dạy cháu! » Cẩm Nhung dương đôi mắt to lên nhìn ông nó, mặt tần ngàn như cố nhớ ra cái gì! Nhưng nó quên thật rồi, đôi má nó đỏ ửng lên vì mắc cỡ, khi nghe thấy tiếng ông nó ché rằng tôi dạ, chưa chi đã quên.

Chẳng biết ông già nghĩ thế nào, ông đi lại phía cuối lều, nhắc cây đàn Nguyệt treo trên góc hiếp, mà tôi không đề ý nhìn là có nó mấy bùa nay, có lẽ vì tôi quá. Ông trịnh trọng ngồi lên sánh phản mợ, sần sùi, mầu đèn láng vi dùng đã lâu ngày. Đôi tay gầy so lại già, nắn lại phim. Đường tơ rung lên trong căn lều chật chội, nghe àm uớt và lè thê như mưa dầm dắt Bắc. Tôi chẳng ngờ rằng, với cái tuổi đã cao kia còn có thể nắn lên được những cung huyền diệu, lâ lướt, đầm đượi đến thế. Tôi ngồi lặng nhìn ông ta, và ông ta, trong phút này hầu như chẳng hề có tôi, ông như đang bị tiếng đàn lôi cuốn vào giọng mộng nào xa xôi lắm. Cặp mắt kèm nhém lim dim tưởng nhầm lại.

Cung đàn căng lên, căng não nuột, tôi trông thấy những đường gân ở cổ ông nõi hán như những sợi giây thừng sắp dứt của cánh buôn ngọt gió. Tiếng ca bắt lên, theo giây tờ nán nuo. Ràng cửa gác gần hết, không giữ được hơi, cho nên giọng ông hát nghe xa vắng tựa tiếng hát dưới đáy mồ. Nhưng đôi tay khô héo, sao nhanh nhẹn lạ thường, lướt buồng nhịp nhàng những âm điệu thê thiết chim đàn vào không gian niềm nhớ tiếc.

Tôi là người vốn không thích những cái gì yếu đuối và tron hèn, mà sao buổi chiều đó tiếng đàn và câu ca của ông già làm tôi cảm động? Trong lúc ấy, Cẩm Nhung lặng lẽ đứng dựa vào lòng tôi, mở to mắt nhìn ông nó, môi mấp máy theo những câu hát truyền ra do đôi môi héo hắt của ông già.

Tiếng ca thôi nức nở, cung đàn cũng thôi đâm đuổi, ông già đặt cây



dàn xuống mặt phản, cho tay lẩn cắp quần lót ra gói thuốc. Ông ta quấn thuốc bằng những mảnh giấy báo cũ. Khói thuốc xông lên theo mùi giấy khét lẹt. Qua ánh lửa, tôi thấy ông như đang ghen gâm một cái gì qua lòn khói đặc.

Gian lòn đã nhả nhem tối. Ánh sáng ban chiều thoái thóp như bệnh nhân hấp hối. Rồi gian lòn tối hẳn. Tôi không nhìn thấy gì nữa ngoài đốm lửa bập bùng của diều thuốc. Cẩm Nhung vẫn nép đầu vào tôi, khẽ ca trong cõi họng, đôi tay nó mân mê chiếc giày súng đeo lòng thông ngang lưng tôi.

Thôi nhiên có tiếng thở giài, rồi giọng nói phèu phào rên trong bóng tối:

— « Ông ơi! lúc này đời tôi chỉ còn lại con Cẩm Nhung, nó là cháu ngoại của tôi đó. Ông tha lỗi cho tôi nghe, sở dĩ tôi dám nói, là vì tôi thấy ông thương nó như con. Đời tôi lúc này chẳng còn tiếc gì nữa, ngoài nó ra.

Gia đình tôi tan nát từ lâu, 2 ông cháu, một già quá, một trẻ quá, không còn ai nương tựa. Tôi dành đêm hôm kéo lười lấy con cá, cái tôm để ăn và bán lấy tiền đóng gạo. Ông ạ! có nhiều đêm ngồi mỏi cả lưng mà cá chẳng có, tôm thì không, chỉ được vài con tép, mấy con cua con, 2 ông cháu dành luộc ăn trú cơm cho đỡ đói lòng.

... Xưa kia, tôi sống trong một gia đình khá sung túc thuộc hạt Cần Thơ, cung ruộng sáu trâu nai. Khi lớn lên, có lẽ trời đây hay sao đó mà tôi lại dở chứng thích làm kép hát trên sân khấu.

Sở dĩ mà tôi thích theo nghề hát là do cha tôi, vì có tiền thỉnh thoảng đưa tôi lên tỉnh xem. Sàn khấu ám ảnh tôi hoài, nhất là tiếng ca du dương của Bầy Út kép nhứt, hoặc Lê Hương đóng vai Phan Lè Huè. Tôi mơ ước được làm Tiết Định Sơn, dù cho có phải nhứt bộ nhứt bài trước mặt người đẹp cũng cam lòng!

Chờ cho đến lúc ông già, bà già của tôi mất, tôi bán hết cơ nghiệp còn lại, quyết tâm lên tinh theo nghề hát bài.

Ông ạ! tôi chẳng cần kẽ cho ông

nghe làm chi, những bước đầu cực khổ, của một kẻ đi học đạo! Tôi đã làm từ thẳng chạy cờ, giọn bàn ghế, thay lòp, kéo phông rồi cho đến trở thành kép nhứt. Sự mơ ước của tôi xưa kia đã toại nguyện. Tôi đã được làm Tiết Định Sơn, còn Phan Lè Huè thi... nay đã chết rồi...

Nói đến đây, tự nhiên ông già nắc lèn, nắc từng hồi rồi ho sặc sụa. Ở bên ngoài mầu đen u uất, trùm lên, cảnh vật nỗi ghê sợ của đêm sâu.

Dứt cơn ho, ông ta lại nói tiếp, vẫn cái giọng phèu phào vi thiêu hơi:

— « Phan Lè Huè ngày đó là vai nữ trội nhứt của ban. Chúng tôi đóng với nhau mãi, rồi yêu nhau và lấy nhau luôn nữa.

Sau một thời gian lẩn lóc khá lâu với nghề, thức đêm quá nhiều vì luôn luôn vợ tôi đóng vai chính mỗi buổi, vợ tôi ho ra máu. Bàn tinh mãi, chúng tôi quyết bỏ nghề hát, trở về quê cũ làm ăn. Ở quê được ít lâu, vợ tôi chết vì bệnh lao, để lại cho tôi một đứa con gái.

Thời gian đi, đứa con tôi cũng theo thời gian mà lớn dần. Trông thấy nó, tôi càng nhớ tới mẹ nó ngày xưa!

Đến năm nó 16 tuổi, tôi gả nó cho con trai ông Chánh ở Cần Thơ. À, tôi quên chưa nói để ông biết là con gái tôi, tôi đem gởi nó từ năm lên mười, ở nhà người họ để học và may, buôn bán ở ngay tỉnh. Con rể tôi làm thơ ký trong sở máy điện. Thiên hạ họ nói rằng chúng nó « yêu nhau » trước khi lấy rồi thì phải. Nhưng mặc chờ, ai chẳng có tình!

Con gái tôi đã lấy chồng, thế là xong việc. Lúc này tôi không còn thắc mắc gì nữa, lúc nào nhớ vợ, nhìn thấy ảnh, tôi lại ôm cây đàn đan đà cõi đài, sau bao nhiêu biến cố, tôi còn giữ được chút kỷ niệm này thôi!

Mùa Thu hai năm sau, tiếng súng nổ bắt đầu tự Sài-gòn rồi xuôi về các ngả! Con rể tôi bỏ việc đầu quán theo lớp thanh niên đầy máu nóng. Không may cho nó — và cả cho con gái tôi — nó đã ngã xuống giữa buổi đầu giao chiến. Con gái tôi, từ ngày chồng chết đâm lo nghĩ, rồi ôm đau, trở về ở với tôi, khi ấy con Cẩm Nhung vừa một tuổi.

(xem tiếp trang 40)



Xa xa, một vài loài súng « ưng ực » vang dội... Lòng người bàng hoàng tưởng nghĩ đến máu xương.
Không có dân chém se sẽ giật mình lùa nóc rạ!

CON đường thoát mình ra khỏi phố phuờng đã bắt đầu nhuộm đỏ. Tán đường trướn dì qua đồng ruộng, xóm làng, nỗi một gạch dài giữa đê thành và biển cả mênh mông.

Nhưng tiếng sóng vỗ i ầm trên bờ Phước Trạch không vọng rõ đến thị thành. Hơi mặn của nước triều dâng cũng không bay giại đến nơi đây thoảng mùi son phấn. Khuông không dài hơn năm nghìn thước nhô, mà Phước Trạch xa vời như ở tận bến kia bờ biển giới.

Nó là đường cho đẹp nghĩa, chứ quả tình chỉ là một giải đắt đỏ săn suti, lén trãi mìn dưới cỏ rậm, nép sát bên những nền nhà cháy rụi, bên bờ sông vắng bóng thuyền.

Nhưng xóm làng sáng áo người thôn nữ, những bờ tre khóm chuối đồng nắng chiều, những đình chùa sáng đèn bạch lạp và rộn ràng chiêng trống, những trường học có hoa đỗ học trò soi bóng nước... Tất cả đã biến đi như quang cảnh trong câu chuyện hoang đường chịu phép của Bà Tiên độc ái.

Chỉ còn lại một giải đồng không mông quanh. Bóng ruộng không thoảng mùi hương mạ mới.

Không bóng trâu, không bóng người « hò rì, hò tắt », xót sâu đầy lòng ruộng. Không có giọt mồ hôi thấm mặn luồng cày. Không còn lũy tre làng nghiêng nghiêng cảnh lá loang loáng với ánh mặt trời...

Màu xanh lá không còn che kín mắt chân mây, đã nhường chỗ cho màu xanh biếc của nền trời mở rộng.

TUY BÚT

BƯỜNG BÌ PHƯỚC TRẠCH

GỬI NGƯỜI PHỐ HỘI

LƯU NGHỊ



CON đường đất đỏ bị sáo loạn lên thành những luống cầy. Trên luống cầy ghi sâu hình răng của bánh xe chở nặng. Ít nhiều chất nước đặt quanh bụi đường ứ tròn lõng đất.

Lòng người chợt đau nhói lên từng hồi, tưởngh nhìn thấy trong lòng đất những vết thương cầy sâu vào tâm hồn; mà chất nước đựng lòng đường là chất máu rỉ từ huyệt quan.

Có cụ già chống gậy bèi! Cầu cống kè rằng: chính nơi đây xác người đã un cao như cây rơm nhô của một kẽ bần nông. Có người đàn bà dắt đàn con thơ, dẫu chít khăn tang trắng, quỳ bên nấm mồ xanh cổ tự bao giờ. Một vài cây nhang vè giồng khói trên không trung. Trên lá cờ rưng rung những hột nước.. Mấy đứa trẻ chập chững vui đuổi bướm vàng trên hoa đồng, cỏ nai.

CHÉC cầu Phước Trạch đã sụp đổ từ lâu. Không còn một móng cầu. Không còn một mảnh ván lót lồng cầu. Đến cả một chiếc đinh rỉ sắt cũng không còn rớt: lại bén bờ dừa nước. Dòng sông Phước Trạch, pha mặn mùi nước biển, đã cuốn đi bao nhiêu vết chân người, bao nhiêu vết bánh xe, bao nhiêu tình thương và ý nhớ! Đến đây, người quê hương không tìm ra dì vắng. Hay chỉ buồn thương cho một dì vắng xa xôi qua mấy nghìn thế kỷ!

Mấy căn nhà cũ kỹ, mái ngói đen bụi thời gian. Năm ba cây dừa vươn cao, nhưnh nhìn biển cả, lắc lư dẫu sỏi bóng mìn rung rinh dưới đáy nước xanh xanh. Chung quanh chỉ là biển cát trắng nắng mùa đông.

Tám năm qua. Dòng nước xanh vừa ngọt chắt nguồn ra, vừa mặn mùi biển cả, đã trở mùi chua vì chan hòa bao nhiêu là máu sống của xác người.

Ngoài kia, sóng bạc đầu vẫn rủ nhau chạy ủa vào bờ cát trắng, để nghe gió động lá thông, kè chuyện đời ly loạn. Nhưng không còn lấy một gốc thông già: cũng chẳng còn một lá thông nhỏ nhô. Gió trung dương tha hồ phủ phảng mặt cát đục ngòi.

Nếp sống ngực ngang liếm den mép cát rồi tủi buốt kéo nhau ra biển lớn.

Mặt nước cát đục ngòi không còn rò rỉ ôn người. Chỉ có chân của còng vè lắng quăng những đường chì nhỏ. Chỉ những dây rào giây thép mọc gai dày ghiền chặt thân mìn sâu lòng cát.

Dến đây lòng người cũng cảm thấy bàng hoàng. Người quê hương không tìm ra dì vắng. Hay cũng chỉ nhớ thương một dì vắng tanh máu người và ngọt mùi thuốc súng.

Đêm đêm, thị thành dỗ lửa đốt cháy trời đêm. Trong ánh sáng dù màu nghe chơi với những chuỗi cười và diệu nhạc cuồng điên.

Bụi sống phô phuờng xúi dục tình cảm trả hình và bùn nghĩa cát tắm hồn.

Gió xua lông không gian thôi tắt cỏ trời sao. Người thị thành chợt tưởng nghe rõ tiếng sóng rì rầm vỗ bờ Phước Trạch.

Người thị thành thấy thèm đặt bàn chân trên cát trắng khát chất nước mặn thâm lọc qua tế bào. Và thèm muốn một màu xanh rộng lớn.

Buờng đi Phước Trạch, chở đau thương và mờ ảo, trãi mìn nhè nhẹ qua đồng trống quạnh hiu.

Đêm mờ sao, đèn hun hút!

Hội an cuối 53

DU KÝ

VƯỢT TRÙNG DƯƠNG



của T. SƠN NHÚT

3-9-1953

II

THẾ là đến địa đầu kênh Suez. Trời chiều. Mát. Tàu bỏ neo. Cảnh dày cung rộn rip như Singapour. Hàng trăm chiếc thuyền máy, thuyền buôn chạy như mắc cùi. Những chiếc tàu buôn to lớn nối đuôi nhau đi vào kênh như hội hè gi to lầm.

Đêm. Trời đèn như mực. Những tòa lâu hai bên bờ cũng như những chiếc tàu lớn trên nước đều biến dạng, chỉ chừa lại muôn ngàn con mắt xanh đỏ nhấp nhánh như sao trên trời xa thẳm.

Gió thổi mát rượi.

Ở kia: cây đẹp quá. Trăng đêm nay đẹp đẽ, lưỡi bieng như mỏ người thúc khuya, soi minh vào gương nước im lìm như mặt hồ yên tĩnh. Từ Djibouti đến hôm nay là năm ngày trời, tôi mới được thấy cảnh cây cổ dinh thự hai bên bờ kênh. Cây xanh đen, bối cỏ mướt như thảm nhung. Những tòa lâu nguy nga lộng lẫy đứng chen nhau trên bờ cát trắng mịn.

Tối hôm nay, tàu dừng lại hải cảng của địa đầu kênh Suez.

Kênh Suez? Một công trình « xé đất » khai bắc của loài người để tiện việc thông thương trên hai bờ: Hồng Hải và Địa Trung Hải!

Kênh Suez! Một sự nghiệp vĩ đại của Ferdinand de Lesseps, một kỹ sư có danh của Pháp quốc.

Kênh Suez! Một mục phiêu tranh đấu của dân Ai Cập, một sự tiếc nuối của người Anh!

Trời lại sáng rõ: cây cối, nhà cửa hãi ven bờ từ chay lùi... Tàu đi! Tàu bè nối đuôi nhau đi một chiều: hoặc từ Địa Trung Hải ra Hồng Hải, hay từ Hồng Hải vào Địa Trung Hải!

Khỏi đèn cuồn cuộn bay lên trời; bợt trắng lan khắp mặt nước của kênh dài; và vạn cánh hải âu bay lượn trên không chỉ gợi cho khách viễn du những cảnh hợp tan... của cuộc đời xé dịch.

Cánh trời nên buồn vì ít thay đổi. Đất cát lấp ở lòng « kênh » lên đắp

thành vòng dài trắng xóa dọc theo hai bờ nào nhiệt. Phu lấy cát, phu đầy xe toàn là dân Ai Cập. Thỉnh thoảng vài chiếc ghe buồm dương cánh từ từ chạy nắp bờ kênh...

Tôi đưa mắt nhìn pho tượng đồng đèn đứng sừng sững ở trên bờ kênh rộng rãi: Ferdinand de Lesseps!

Tôi mơ màng nghĩ đến cảnh nhà kỵ su tư lự, cố tìm những cộng tác viên để bắt đầu khai thác con kênh vĩ đại này! Tôi tưởng tượng dáng mặt thất vọng của De Lesseps khi thấy những đồng cát vàng kia cứ theo chiều gió mà lấp mồi lòng kênh và như chợt thấy một nụ cười nở trên môi của người trai khi thấy công việc hoàn thành dưới bầu trời quang đãng này!

TÀU qua khỏi kênh Suez vào lúc xế trưa. Ngồi trong phòng ăn trông ra chỉ thấy những ống khói của các tàu buôn dì bên cạnh. Hải cảng Saïd đã hiện trước mắt.

Port Said là một hải cảng đẹp nhất trong các hải cảng từ Saigon đến Marseille. Đứng xa mà nhìn, nó có vẻ đồ sộ, lộng lẫy. Nhưng đến gần, nó lại đẹp cách khác: nhà cửa xây theo kiểu tối tàn, rất có thứ tự và quang đãng ở đây, kênh lại hẹp, nhà cửa hai bên bờ san sát, tàu bè nhỏ, lón qua lại luôn nên cảnh phồn hoa lại còn náo nhiệt bội phần!

Port Said với người khách du là một chỗ nghỉ chân, là một quán trên sông dài húi quanh; nhưng hải cảng này đón mời khách một cách thân mật và lịch sự lắm.

Tàu bỏ neo, có lệnh cho hành khách mặc y phục thường được xuống (vi ở đây người dân Ai Cập rất ghét binh sĩ bất kỳ ở nước nào và dân chúng đã gây nhiều vụ lưu huyết). Tôi cùng các bạn bước xuống chiếc cầu nồi nối liền thang tàu với bờ kênh! Tôi không cần chờ đợi « thuyền máy cho thuê » rước khách vào như ở các hải cảng khác.

Mỗi chiếc tàu buôn vừa dỗ lại, là có hàng trăm chiếc xuồng máy xuồng buồm bơi lượn xung quanh để bán sản phẩm của thô dân, hay của các

nước ngoài đã mang qua đó.

Bao nhiêu đồ dùng bằng da, áo quần bằng « nylon », thảm, nệm thêu thùa màu sắc sặc sỡ, bao nhiêu đồ gỗ chạm trổ tinh xảo, bao nhiêu đồ xì phảm của Anh, của Mỹ của Pháp đưa lại...

Một đặc điểm của dân Ai Cập, theo đạo Hồi hởi, trên những mèn hàng lớn nhỏ đều có hình bóng « con lạc đà », một vài kim tự tháp, hay một vài cây dừa, cây chà là (dattier) bèn ốc đảo...

Hình bóng hải cảng mờ dần khi con tàu vượt sóng băng minh vào Địa Trung Hải. Nhưng, hình ảnh De Lesseps vẫn hiện lên trong tâm trí tôi, và bao nhiêu bóng dàn nghèo đói của nước Ai Cập chống với người Anh cắt lợi đang từ từ nỗi bật giữa triết lý dang nhở quê hương!

Một tiếng thở dài và một câu nói nhỏ nhở để riêng một mình nghe, vừa buông ra:

— Ô! ở đâu người ta cũng phải tìm lề sống, kiếm cách sống, nên người ta phải tranh đấu...

5-9-1953

DÂY Địa Trung Hải! dày mặt bờ mènh mông!

Địa Trung Hải không nóng nực như Hồng Hải. Ở Bờ Hồng khó chịu lắm! Tại sao lại gọi là bờ đở? Màu nước vẫn xanh, sóng vẫn xanh, và chân trời vẫn giống các bờ khác, mịt mù và vô tận.

Địa Trung Hải không rùng rợn, huyền bí như Ấn Độ Dương! Ấn Độ Dương làm khách du phải mất hồn, say mê bất tỉnh: những làn sóng cao đến bảy, tám thước, đánh vào sườn tàu như muốn lôi cuốn người đi cho hả dạ. Ấn Độ Dương là mồ chôn bao nhiêu đời thủy thủ và thuyền trưởng có danh trên đường hàng hải Đông Tây.

Địa Trung Hải!

— Nước bờ hôm nay xanh quá, thật bây giờ tôi mới thấy màu xanh của bờ đẹp nhường này.

Không một bóng chim bờ, không một cánh buồm hay một làn khói (còn nữa)

Maroc ở về phía bắc Phi Châu. Casablanca là thành phố đông dân cư nhất ở Bắc Phi. Rabat kinh đô chính trị. Fez kinh đô đạo giáo. Azrou, nơi nghỉ của các nhà thèo tho. Mỗi thành phố lại chia ra ba khu vực : khu vực A rập, khu vực Do Thái và khu vực người Âu. Nhà, mái đất, quét vôi trắng, ít mờ cửa ra đường vì chỉ có ngôi nhà xây ở sân trong. Dân du mục đội khăn, dân it đi đâu mang dép, dân bà ra đường khoác lên mặt một tấm màn. Thú bánh « cút cút » làm bằng lúa mì và thịt cừu. Dân Tuy ni Di lại thêm cá vào. Ngày lễ, dân giết cừu ăn thịt. Người Maroc thích uống trà ướp hoa thơm đựng trong những cái chén nhỏ. Họ thường uống vào buổi chiều.

Họ ăn bằng tay, không dùng đũa mà cũng chẳng dùng đến nĩa. Rượu và thịt heo hoàn toàn bị cấm. Lễ lớn nhất của dân Maroc là ngày lễ « Aid el kebir », ngày lễ cừu. Mỗi gia đình trong ngày lễ phải hy sinh một con cừu.

Quốc kỳ nước Maroc : ngôi sao vàng 5 cánh trên nền xanh.

Cứ mỗi sáng, một gã tiều phu nghèo khổ lại vào rừng hạ cây và đến chiều gã trở về nhà với gánh củi nặng trên vai để đem bán cho dân làng.

Một ngày nọ khi gã bỏ lát riu đầu tiên vào thân cây thì gã nghe vang vang có tiếng gọi :

Ta được thần Allah che chở, ta xin nhà ngươi đừng ta lại. Hãy để ta sống yên ổn. Và nhà ngươi có yêu cầu việc gì, cứ nói cho ta biết.

Gã tiều phu trả lời :

Cho tôi cái gì ăn đã rồi tôi để ông nam yên.

Thần trong thân cây lại đáp :

Đây có cái cối xay có thể mang được theo bên mình. Nếu nhà ngươi nói : Cối xay hãy làm công việc của cối xay thi cối xay sẽ xay bột cho nhà ngươi.

Quả nhiên, gã tiều phu thấy ở gốc cây một cái cối xay nhỏ. Chàng cầm lấy và bước đi.

Vợ gã thấy gã về sớm hơn mọi ngày bèn hỏi duyên cớ. Gã chỉ vào cối xay và kể cho vợ nghe lời bí mật gã đã nghe thấy.

Người vợ đặt cối xay trước mặt và nói :

Cối xay hãy làm công việc của cối xay.

Tức thì, cối xay bắt đầu xay bột. Từ

GÃ TIỀU PHU VÀ CÂY THẦN

* GIANG TÂN kè

dó vợ chồng ăn no đủ và sống cuộc đời thư thái.

Một ngày nọ, một người hành khất già cả đến gõ cửa xin bố thí. Người vợ chạy ra bảo :

Bà lại nói với cái cối xay nhỏ kia : Cối xay hãy làm công việc của cối xay.

Bà hành khất già cả vắng lời và cối xay lại bắt đầu xay bột. Người hành khất lấy bột và lại ra đi. Hai ngày sau, bà quay lại và nấu một chiếc cối xay nhỏ trong người, chiếc cối xay của bà giống hệt cối xay thần như quả trứng này với quả trứng khác. Bác tiều vẫn cho phép bà hành khất xay bột. Lấy bột xong, bà hành khất đem nấu chiếc cối xay thần trong người đem thế chiếc cối xay bà mang theo vào đúng chỗ cũ và lại ra đi.

Khi vợ bác tiều phu cần đến bột,



cối xay không xay nữa. Gã tiều phu nỗi giận cầm cối và đập nát ra ngàn mảnh.

Sáng hôm sau gã tiều phu lại cầm rìu vào rừng định hạ cây xuống. Lúc gã mới bồ lát rìu đầu tiên vào thân cây thì gã lại nghe tiếng gọi :

Ta được thần Allah che chở. Để ta yên. Ngươi muốn gì ?

Gã tiều phu trả lời :

Hãy cho ta cái gì lót dạ đầy.

Thần lại cho gã một cái dĩa và bảo muôn ăn chỉ nói lên một câu :

Dĩa dùng để làm gì ?

Gã cảm ơn thần và trở về nhà.

Vợ gã lại hỏi :

Hôm nay minh đem về vật gì cho tôi đây ?

Gã tiều phu lại kẽ bí mật về cái dĩa. Người vợ cầm dĩa đặt lên bàn và nói :

Dĩa dùng để làm gì ?

Tức thì trên dĩa đầy thịt, hai vợ chồng ăn đến no nê. Vài ngày sau bà hành khất già cả lại đến gõ cửa xin bố thí. Vợ chồng cho phép vào và truyền lại lời thần dạy. Ăn no, bà hành khất lại ra đi.

Vài ngày sau, bà hành khất quay lại và mang theo trong người chiếc dĩa giống như đúc chiếc dĩa thần và bà lại tìm cách đổi được.

Khi vợ bác tiều phu muốn ăn, dĩa vẫn trống không. Bác tiều phu lại đập tan dĩa vỡ ra ngàn mảnh.

Sáng hôm sau, gã lại cầm rìu vào rừng định hạ cây. Lúc bồ lát rìu đầu tiên, gã lại nghe tiếng thần hỏi :

Ngươi lại muốn gì nữa ?

Ngài hãy cho vật gì để lót bụng.

Thần lại cho một cái túi đựng tiền và bảo phải nói :

Túi đựng tiền dùng để làm gì ?

Tức thì túi đựng tiền chưa đầy tiền bạc.

Bác tiều cảm ơn Thần, cầm lấy túi đựng tiền và định đến tắm ở một hồ tắm.

Gã nói với chủ hồ tắm.

Giữ giùm tôi cái túi đựng tiền này nhờ nhất là chờ có nói câu này :

TRANG THIẾU NHI TRANG THIẾU NHI TRANG THIẾU NHI

Túi đựng tiền dùng để làm gì ?
Người chủ hồ tắm hứa sẽ giữ lời hứa nhưng lúc ông ta đã biết được bí mật của túi đựng tiền, ông ta lầm bầm đọc :

Túi đựng tiền dùng để làm gì ?
Túi đựng tiền đầy cảng những đồng tiền vàng.

Ông chủ hồ tắm có ý định giữ lấy cái túi đựng tiền kỷ lục và thay vào một cái túi khác giống hệt cái túi thần.

Lúc bác tiều trở về nhà, người vợ lại hỏi :

Hôm nay, mang vật gì cho tôi đây ?

Bác tiều kể cho nghe về bí mật của cái túi đựng tiền, Người vợ lầm bầm tụng niệm :

Túi đựng tiền dùng để làm gì ?
Nhưng cái túi vẫn kín kít. Bác tiều cầm lấy và liệng ra ngoài đường.

Bác đợi đến ngày hôm sau lại cầm rìu vào rừng hạ cây. Bác vừa bồ một lát vào thân cây thì bác đã nghe thần gọi :

Ngươi lại muốn gì nữa ?
Bác tiều trả lời :

Cho ta vật gì để lót dạ đầy.

Thần cho ba cây gậy và lại giải thích lời thần chủ :

Hãy làm công việc của cây gậy.

Bác tiều gấp vợ. Từ nay bác đã có cối xay bột, có dĩa bát nêm có thể dọn những bữa ăn rất ngon lành.

Hai vợ chồng sống hưởng hạnh phúc cho đến lúc tử thần cướp lấy họ.

Tôi nhớ đến thần Allah, người giàu lòng khoan dung.

Bác tiều đọc xong lời thần chủ tức khắc ba cây gậy ngừng đập.

Lúc bác về nhà, vợ bác lại hỏi :

Hôm nay, mình mang vật gì về cho tôi đây ? Bác tiều chỉ vào ba cây gậy và kẽ lại lời thần chủ. Người vợ thực hành ngay, tức thì cả ba cây gậy lại nhảy múa trên lưng bà vợ.

Người vợ kêu cứu; người chồng kề cho vợ nghe lời thần chủ thứ hai, ba cây gậy lại ngừng đánh.

Ít lâu sau, bà hành khất già cả lại đến cửa nhà lão tiều phu xin bố thí. Bác tiều phu chỉ vào ba cây gậy và dặn :

Gậy dùng để làm gì ?
Bà hành khất vừa đọc xong lời nói ấy, ba cây gậy bắt đầu đánh vào lưng bà cho đến lúc bà phải kêu cứu nhưng

bác tiều lại nói :

Gậy chỉ ngừng đập vào người bà lúc nào bà trả lại cái cối xay và cái dĩa mà bà đã trộm lấy của chúng tôi.

Bà hành khát chỉ một góc trong nhà bà, nơi bà dấu những vật bà đã lấy trộm. Bác tiều đến tìm và khi ra về bác mới dạy cho bà hành khát câu thần chú để gậy thôi đập vào lưng bà.

Bác tiều cầm gậy đi tới ông chủ hồ tắm :

Ông chủ hồ tắm ơi ! Ông muốn giữ lấy mấy cái gậy này không nhưng nhớ không được nói câu này :

Gậy dùng để làm gì ?
Bác vừa nhảy xuống hồ tắm thì ông chủ hồ tắm đọc ngay câu thần chú, đọc xong ba cây gậy bỗ vào người ông túi bụi. Nghe tiếng kêu cứu, bác tiều chạy tới, nói :

Trả tôi cái vi dụng tiền thi lập tức ông được tha ngay.

Người kia la lên :

Tái dụng tiền kia ! Bác lại lấy đi. Cứu tôi ngay. Bác tiều cầm lấy túi tiền và bảo ông chủ hồ tắm đọc câu : Tôi nhớ đến thần Allah, người giàu lòng khoan dung.

Ông chủ hồ tắm lắp lại lời ấy, ba cây gậy dừng đập.

Bác tiều tím gấp vợ. Từ nay bác đã có cối xay bột, có dĩa bát nêm có thể dọn những bữa ăn rất ngon lành.

Hai vợ chồng sống hưởng hạnh phúc cho đến lúc tử thần cướp lấy họ.

Tôi nhớ đến thần Allah, người giàu lòng khoan dung.

Bác tiều đọc xong lời thần chủ tức khắc ba cây gậy ngừng đập.

Lúc bác về nhà, vợ bác lại hỏi :

Hôm nay, mình mang vật gì về cho tôi đây ? Bác tiều chỉ vào ba cây gậy và kẽ lại lời thần chủ. Người vợ thực hành ngay, tức thì cả ba cây gậy lại nhảy múa trên lưng bà vợ.

Người vợ kêu cứu; người chồng kề cho vợ nghe lời thần chủ thứ hai, ba cây gậy lại ngừng đánh.

Ít lâu sau, bà hành khặt già cả lại đến cửa nhà lão tiều phu xin bố thí. Bác tiều phu chỉ vào ba cây gậy và dặn :

Gậy dùng để làm gì ?
Bà hành khặt vừa đọc xong lời nói ấy, ba cây gậy bắt đầu đánh vào lưng bà cho đến lúc bà phải kêu cứu nhưng

Bài thơ tang tóc



(lời một em bé mồ côi lúc xuân về)

Hôm nay pháo nổ vang,
Quanh em bao rộn ràng,
Nắng, pháo, hoa cùng tết,
Tưng bừng ước xuân sang.

Riêng lòng em băng giá,
Khi lòng người như hoa,
Thất thểu trên hè phố,
Thần thờ tựa hồn ma.
Em nhớ một xuân qua,
Nhà còn mẹ lẫn cha.
Sum vầy đầy vui vẻ,
Nhưng chỉ là bóng qua !

Bây giờ thì than ôi !
Súng đạn cướp mất rồi,
Ánh sáng đời em mất,
Gởi một bé mồ côi.

Mọi người vui vẻ thế,
Lòng em quá thảm thê,
Cẩm hồn ghê : đối, lạnh.
Buồn thảm lòng tái té.

Bèn nay biết về đau ?
Lòng cả một khối sầu
Buồn buồn mang mặc mãi,
Tang tóc cã một màu...

HUY PHƯƠNG.

Truyện cổ tích hay nhất của xứ É-Cốt



TRUYỆN CỔ TÍCH MAROC ● TRUYỆN CỔ TÍCH MAROC ● TRUYỆN CỔ TÍCH MAROC

ĐỜI MỚI số 102



THƯ BẢN GÁI (số 4)

Kính gửi chị Thị Hồng Phúc

Em là một thiếu nữ vừa về nhà chồng được gần bốn tháng nay. Trước ngày thành hôn, hai chúng em yêu nhau lắm, tin tưởng ở nhau rất nhiều, tin hai bên sẽ chung thủy nhau mãi mãi. Nhưng không hiểu sao ngày nay, chồng em thờ ơ lạnh lùng với em, nhiều khi gắt gỏng, tinh thần uất ức chán nản, ít thích làm việc và hay đi chơi nhiều đêm không về nhà. Thấy trong mục giải đáp, chị rất hiểu rõ tâm sự chúng em. Vợy xin chị giải quyết giúp em ý kiến.

NGUYỄN THỊ XUÂN THANH
(Thị nghè, Gia Định)



Trả lời của cô Thanh Phương

Chị Thị Hồng Phúc giao cho em bức thư này. Em đã về nghỉ một đêm mới trả lời cho chị. Chị ơi, người ta bảo ở đời cái gì cũng thay đổi nhưng lòng dạ người đàn ông lại thay đổi nhanh chóng hơn cả kim địa bàn. Nghiêng một tí là kim lệch đi ngay. Chị ơi, nhiều khi một nụ cười, một cái nhìn vô ý thức, một sự cầu thả về ăn mặc là chúng mình có thể in vào tâm trí họ mãi cái hình ảnh không đẹp ấy. Đừng tưởng rằng xuề xoa xong chuyện cùi cõi tai bù xù như mẹ ba con mà họ thương đâu. Chị nên ý tú, từ nhỏ tới lớn trong lúc tiếp xúc với chồng. Tâm tình họ bất thường lắm, nhiều khi họ bực tức việc gì ngoài xã hội hoặc với bạn bè của họ, về nhà không khéo bà vợ cũng bị dồn vặt lấy. Chị nên tìm những lúc chồng có vẻ vui tươi, chị nói nên tố tâm sự, nhẹ nhàng phản nắn với chồng. Và nhất là lúc sắp đi ngủ, tâm trí con người thảnh thoát, tư tưởng tập trung, chị nên đem điều hơn thiệt tỏ bày nói chồng. Còn lúc nào họ bực tức thì nên tránh đi đối với đàn ông, chúng mình phải gợi cho được tình thương yêu ở họ chứ đừng nên giở lý sự vì họ nhiều lý sự lắm đấy.

THANH PHƯƠNG



NGƯỜI NỮ CỨU THƯƠNG

II

* PHÓNG TÁC của HOÀNG THƠ *

Tiêu thuyết
tình cảm mới

— Thế thì hay quá! Tôi cũng không muốn trở về nhà bây giờ..., trời lạnh lắm!

Chuyến xe điện nghiền trên đường sá, nghèo qua khúc quanh, xô cả những người chồng chất trên xe về một phía. Mai nhắm mắt lại, tưởng chừng như mình trở về nhà cùng Giác. Giác lấy tay che chở cho người nàng khỏi bị xô đẩy và nàng chỉ hơi nhắc đầu lên là chạm má vào lớp ni áo khoác ngoài của chồng.

Một bà lớn tuổi kêu to àm lên vì có người đẩy bà đè vách lối ra cửa sổ. Người ta suýt bao bà im. Mặc! Dọng nói vui vẻ của Giác vang lên làm cho thiên hạ sững hãi.

Nhưng Giác có ở đây đâu, chỉ có bác sĩ Văn đang trông chừng cho nàng. Giác không ở đây, biết chàng lúc này ở đâu và dạng nói của chàng có vang lên không? Trong buổi sáng đầy sương mù, mưa, gió, tối tăm này Giác ở đâu? Chàng đang bị bóm đì ở trong bùn hay đang nằm ngủ dưới hầm ngoài mặt trận? Giác ở đâu?

Mai lại nghĩ đến như lúc ngồi ở cạnh giường người thương binh: dù có mù, mất chân tay, miễn là Giác trở về...

— Chúng ta xuống đi.

Nàng choáng tỉnh: mải miết mơ màng, Mai đã quên mất thực tế... À, phải, xe điện ngừng: phải xuống.

Trời lại mưa. Những cột đèn lờ sững sững, ngượng nghịu giống những thân cây khô trơ trụi cành lá. Ánh đèn còn sáng qua vài cửa sổ, lọt qua những tấm màn đục.

Đến nhà, Mai bước lên tầng cấp, thở hồn hồn. Bóng đèn điện bọc trong giấy xanh tõa ra một thứ ánh sáng chói, vẻ mặt bác sĩ Văn già đi, tiêu tụy.

Bà mẹ chào qua bác sĩ rồi đi lập cập xuống bếp.

— Mẹ cho con nước thật nóng nhé!

— Thật nóng, thật nóng... bà mẹ lâm bầm. Tao đã đun nóng lên mười lần rồi để nguội, chờ mãi...

Mai thả mình xuống ghế thở dài, khoan khoái ruỗi chân, buông thẳng tay.

— Trông chị mệt lắm.

— Bác sĩ sẽ nói, nhìn đến những bóng đèn quanh mắt và môi người thiếu phụ.

— Vàng, mệt quá.

Mai không muốn nói, mà chỉ muốn được yên... Bây giờ thì có thể nghỉ ngơi được...

— Văn đến thế mà hay. Trước mặt bác sĩ, Mai cảm thấy bình tĩnh và tin tưởng hơn. Tuy vậy, bà mẹ tỏ ý bề ngoài không thích đối với Văn: bà muốn bệnh vực cho người vắng mặt, Giác, chồng Mai... Làm như là đôi vợ chồng cần phải được bệnh vực!

— Sao chị lại cười?

— Tôi cười à? Vàng, có thể. Tôi tự bảo là bà cụ có đủ dáng điệu của một bà mẹ chồng.

Nàng đang loay hoay với chiếc bật lửa, ngọn lửa cháy lòe rót lại tắt liền.

— Có hộp diêm ở trên bàn con đấy.

Văn không tìm thấy Mai một nhoc đứng lên đi tìm lấy. Mắt nàng nhìn đến một bức ảnh, Giác, linh động, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt rạng rỡ...

— Hôm nay anh mồ à?

— Vàng chị biết là...

Mai khẽ nhắm mắt trông tưởng chừng như chăm chú nghe bác sĩ nói, nhưng sự thật nàng không nghe qua một lời. Dọng nói của Văn từng lúc thoáng qua tai nàng, đều đều, không rõ. Nàng đứng đấy mà như ở đâu xa — với Giác — nhớ lại người thương binh, sự tuyệt vọng của anh ta, birtur... và chính Giác đã giúp người bị thương trong lúc giùp nàng thốt ra những lời căn nói với bệnh nhân, rồi phản ánh nụ cười của Giác trên môi nàng đã làm vững lòng anh ta hơn là những lời nói. Mai đang tưởng đến chồng, bỗng nghe mơ hồ lời nói của bác sĩ:

— Phải không chị?

Nàng vội trả lời:

— Vàng đúng thế...

Bác sĩ vẫn tiếp tục nói, những lời rầm rì nghe dịu dàng như một dòng suối chảy. Dọng nói của Giác thì khác hẳn, trong sáng, vui vẻ, nhấn mạnh từng chữ.

Nghé có tiếng guốc bà mẹ kéo lê, rồi bà cụ mang ra hai cái tách với ấm trà đặt trên khay.

ĐỜI MỚI số 102

— Thế mẹ không xơi nước sao?

— Uống rồi.

Bà trả lời, vẻ mặt âm thầm. Không, chắc chắn là bà không thích những cuộc thăm viếng như thế. Gần đây bác sĩ thường hay đến luôn. Tất nhiên là Mai hoàn toàn thờ ơ, nhưng mà... Thăm viếng gì mà kỳ thế, mời sáng bừng mắt ra... Ngồi uống trà chung với nhau, như thế có nghĩa là bà không bằng lòng. Bà cụ đi vào, đóng cửa lại, tỏ vẻ khó chịu.

— Chị có mái tóc quá. Văn bỗng nhiên lên thốt.

Người thiếu phụ cười thành tiếng:

— Bác sĩ mới vừa nhận thấy sao?

Tinh mắt thế! Hồi còn bé, các trẻ

khác vẫn chê tôi là tóc tơ hồng làm cho tôi tức lắm, tôi cũng tưởng là tóc

mình cùi vóng thế mĩ,

nhưng rồi tóc nó thâm lại.

Lẽ tất nhiên là Văn đã để ý đến vẻ đẹp của tóc nàng từ lâu... Nhưng vừa rồi khi rót nước, Mai cuộn xuống: ánh đèn chiếu lên tóc làm sáng hẳn lên như có hào quang. Ngắm sắc sáng ánh đó, làn mi đậm xuống, đường thẳng của mũi nàng có một vẻ nhanh nhẹn khác thường, một sức mạnh linh động, bất tuyệt. Cho đến cả trong lúc gấp nón ở hành lang bệnh viện, kiệt sức sau hai mươi bốn giờ thức gác, hai mắt quầng xanh, vẻ mặt của nàng vẫn tươi trẻ.

Điều đó quan hệ đặc biệt đến công việc của nàng, ở bệnh viện, mà sự có mặt của Mai đã làm bình tĩnh những thương binh, xua đuổi bóng chết lớn vỗn chấn hồn là sự khéo léo của các nữ cứu thương khác, lớn tuổi hơn nàng và kinh nghiệm chuyên môn nhiều hơn. Nàng lấy nghị lực, lấy nụ cười tươi sáng ấy ở đâu?

Văn không muốn trả lời câu hỏi đó vì bắt chợt mấy lần mắt Mai nhìn đến tấm ảnh của Giác, một cái nhìn nghiêm trang và khó hiểu. Giác đã dã một năm rồi, nhưng anh vẫn luôn ở đây, cạnh một bên Mai, không rời khỏi nàng một lúc nào, và cái cười của nàng là của Giác.

Văn khuấy muỗng trong tách với vẻ lờ đờ. Mai bật cười nói:

— Anh không cần phải khuấy, có đường đâu?

— Thế à? Tôi làm như máy để cho nước chóng nguội... Trà nóng quá.

Văn vẫn không rời cái muỗng, dáng thẩn thờ.

Mai uống từng hớp trà, hai bàn tay ôm lấy tách cảm thấy dễ chịu được nghỉ ngơi, uống nước nóng trong gian phòng ấm áp. Nếu được lặng yên không phải nói thi khoan khoái biết chừng nào, vì nàng thấy không muốn bắt chuyện, đòi hỏi chỉ mấp máy. Một mặt khác nếu không trả lời gì cho người nói chuyện với mình mà chỉ gật đầu và cười gượng thì là bất lịch sự.

Nàng vẫn may mắn tuy nhiên điện đèn. Đó là một cách lắng chuyện rất hay; nàng có thể vòi nghe âm nhạc và khỏi nói gì hết.

Bài ca thoát ra tràn ngập cả không gian. Cảnh đồng quê xa xôi, gió thổi trên ruộng lúa mèm mông, giọng sông tuôn chảy về biền rộng, tất cả đã hiện lên trong giọng hát của con người du dương, rung động. Không cần phải nghe đến lời ca. Điều hát nói đến Giác, đến nụ cười tươi của chàng, đến những ngày sung sướng của tuổi trẻ, đến những ngọn cây dày sao đêm hè, đến những con đường nhỏ in bóng hai người đi dưới trăng, những lời nói nhỏ to của đôi lứa gần kề với nhau, con đường đầy nắng hai người rảo bước.

Bài ca ngưng, lòng Mai se lại đau đớn nhưng nàng trán tĩnh lại. Giác vẫn luôn luôn ở đây, gần gũi, động cười trong trẻo. Bàn tay to lớn của Giác có theo ở ngón cái siết chặt lấy tay nàng. Tiếng dàn lại tiếp theo điều hát, tuôn chảy như thác nước, chim kêu. Giác... Giác... lòng nàng nhẹ nhõm nghĩ rằng chồng mình còn sống. Trong lúc này Giác làm gì? Chàng đang lang thang trên những con đường xa, chờ đợi ở dưới hầm, hay đuổi theo quân địch? Thế nào cũng được, miễn là chàng còn sống.

— Trưa rồi, tôi phải về nhà. Văn hốt ra với một động không phải là Giác. Mai mở mắt như nàng vừa đi đâu xa về. Nàng hỏi động lờ đã:

— Trưa rồi à?

Văn đứng lên, cau mày, mẩm môi.

Nàng cũng không tinh giữ lại nữa, vì muốn ở một mình với Giác trong tưởng tượng.

Khoác vội áo ngoài, Văn chào qua

nàng rồi bước ra đi trong sương mù, mưa lát.

Chàng ngửa mặt trước mưa, lự rữa thầm mình, hai tay nắm chặt lại trong túi áo Chuyển xe điện vừa qua, chàng tự bảo thế càng hay rồi đi từng bước dài, qua các con đường bùn lầy.

Văn giận mình. Từ Mai nữa — từ cả mớ tóc đẹp, những ngón tay dài xinh đẹp của nàng, nụ cười, giọng nói và cả sự ấm cúng, gian phòng treo ảnh Giác, một bức đặt trên bàn, một bức khác ở vách. Rồi chàng từ luôn cả người chồng. Giác đi dã một năm nay rồi mà luôn luôn vẫn ở đấy, theo nàng đến bệnh viện, trên xe điện, ở nhà, không rời khỏi nàng một bước. Văn cũng đủ thông minh để hiểu rõ tình trạng hiện thời: nàng đổi với mình cũng chẳng khác nào mặt đứa bé với một món đồ chơi, một người giúp việc trung thành.

Với nàng thật Văn không hơn không kém một người giúp việc. Điều đó, chàng biết...

— Minh là một thằng ngốc! Văn thốt lớn lên.

Trong khi ấy, Mai nặng nhọc đứng lên khỏi ghế bắt đầu xếp gọn tách ấm. Tiếng guốc động, cánh cửa mở két ra.

— Đi rồi à?

— Vàng. Trưa rồi.

— Làm sao mà ngồi lâu thế?

— Mẹ phiền ư?

— Làm như anh ta không có nhà...

— Mẹ cũng biết là anh ấy chỉ có một mình.

— Mặc chứ, đến đây mà tìm kiếm gì?

Mai bật cười :

— Anh ấy có tim kiếm gì đâu!

Bà mẹ lầm bầm :

— Được rồi, được rồi, tao đã thấy nhiều anh chàng như thế. Đề đấy, tao đẹp cho, đi ngủ đi... Rước khách khuya về nhà thế có met khona, làm như mày ở nhà thương chưa đủ met hay sao...

Khách, anh ấy có phải là khách đâu. Anh chỉ đến nghỉ chân một lát thôi mà.. Làm người ta tưởng là mẹ tiếp đến một chén nước trà...

— Mày chỉ nói nhảm... Trà.. Có phải là chuyện nước trà đâu...

(còn nữa)

ĐỜI MỚI số 102



(32)

Sơ lược cốt truyện

... Giữa những ngày lang thang đi kiếm việc, Hướng gặp Lũy, một người bạn nghèo hồn cõi nhỏ. Lúy song hành rất nhiều nghề lao động và tuy thất học nhưng anh cũng như Tạo, luôn luôn cố gắng học hỏi để nâng cao mục sống của mình lên. Giao du với Lũy, Hướng được dịp đi sâu vào đời sống của lớp người thiếu thốn mà anh vẫn ước ao được gần gũi hồn khuyển khích họ nâng cao trình độ văn hóa.

Đi làm được ít lâu, Hướng quen Hướng bạn cùng sở. Hai người yêu nhau. Chàng may Hướng bị sa thải cùng với một số bạn đồng sự. Sau những ngày sống hồn đòn, một chiều kia theo số phận Hướng, Hướng cũng bị mời ra khỏi nơi làm việc. Anh gặp Hướng lúc đó vì sự su sút của gia đình đã trôi giật song đồng sống truỵ lạc, mất niềm tin. Hướng định kết liễu đời mình.

Hướng vừa thoảng trông thấy ở một góc khác mấy khuôn mặt trái xoan đương chinh tội. Những cặp mắt ấy vào giờ phút này sao mà nó đong đưa đến thế! Chúng mọng lèn như cái bong bóng rượu ngang. Chúng la lớn như những ly rượu trên tay bọn người đàn vui với đàn ngọt hát hay. Anh chàng thư ký trẻ dương nhìn họ. Hắn có cảm tưởng như mình là một con gà sống đẹp mã nhất. Mắt hắn lim lim. Đêm qua hắn đã đốt hết số tiền vừa hốt hội vào cái bàn quay đen đỏ. Cho nên hôm nay hắn thấy cần phải uống rượu để cho quên đi. Đời là một bản nhạc có buồn, có vui đủ cả. Một bản nhạc ở trước mặt bảy thiếu nữ đương say rượu một bản « van sò » chuyêng choáng trong men « sâm banh ».

Hà! Lúc này người hắn nóng ran lên. Hắn muốn liệng hết cả cuộc đời cao giấy mòn mỏi của mình vào... xot rác! Hắn nhớ chiếc « mõ bi lết » vừa gửi vào tiệm « bồ cảng tựa » tuần trước xót xa như người quá tiếc một bàn chén vừa bị người ta cất bỏ đi.

Tất cả cũng chỉ vì một giây phút cao hứng! Bây giờ thì hắn trở lại với cung đàn. Cây vĩ cầm rung lên. Âm thanh não nùng chảy len vào giữa những tiếng cười ròn nhu của một

Giữ cho giấy quý Bà mới mai Phấn HAI QUANG
trắng, mịn không dính quần áo.

tháng ròng vào trong một ngày trời lụng!

— Và nô sấp sửa thế một ít người bị thôi việc!

Câu nói cuối cùng làm mọi người biến sắc. Không ai bao ai, tự nhiên người ta có ác cảm ngay với mấy cái máy tai hại ấy. Và ghét máy, người ta ghét luôn cả bọn người chung dung với chúng, Ghét ngọt thôi. Hướng thầm hiểu. Hắn cảm thấy đau lòng trước một thực trạng khó giải bày.

Câu nói của Hướng đã làm Hướng suy nghĩ. Hắn nói như nhủ mình:

— Gây ác cảm thì dễ chứ giữ được cảm tình với mọi người thật là một điều khó khăn.

Hướng cũng nghĩ như vậy, nên đáng lẽ hôm nay nghỉ, nàng đã gượng đến dự cuộc cúng rằm, cái ngày lễ mà ta bày vể ra để ăn uống cho thỏa sức chứ chẳng phải vì một ý nghĩa thành kính tưởng niệm đến những linh hồn sốt dưới âm cung. Hướng nào nghĩ thế. Vui sướng giữa ngày mà mấy người bạn ngồi cùng bàn giấy sắp bị sa thải. Hướng cho là một điều vô ý thức. Hướng bảo:

— Người ta có thể không cùng quan niệm nhưng người ta vẫn cần phải sống thuận hòa.. Em, em rất sợ phải gặp cái nét mặt lạnh nhạt của một người bạn cũ.

Người con gái nở một nụ cười như của một bông hoa đã héo trước buồi bình minh:

— Người ta vui quá, mình ở nhà sao dành!

Câu nói như dám nhói vào tim gã con trai. Hắn cảm thấy như vừa nuốt hòn đá lợn như những ly rượu trên tay bọn người đàn vui với đàn ngọt hát hay. Anh chàng thư ký trẻ dương nhìn họ. Hắn có cảm tưởng như mình là một con gà sống đẹp mã nhất. Mắt hắn lim lim. Đêm qua hắn đã đốt hết số tiền vừa hốt hội vào cái bàn quay đen đỏ. Cho nên hôm nay hắn thấy cần phải uống rượu để cho quên đi. Đời là một bản nhạc có buồn, có vui đủ cả. Một bản nhạc ở trước mặt bảy thiếu nữ đương say rượu một bản « van sò » chuyêng choáng trong men « sâm banh ».

Hướng vừa thoảng trông thấy ở

một góc khác mấy khuôn mặt trái xoan đương chinh tội. Những cặp mắt ấy vào giờ phút này sao mà nó đong đưa đến thế! Chúng mọng lèn như cái bong bóng rượu ngang. Chúng la lớn như những ly rượu trên tay bọn người đàn vui với đàn ngọt hát hay. Anh chàng thư ký trẻ dương nhìn họ. Hắn có cảm tưởng như mình là một con gà sống đẹp mã nhất. Mắt hắn lim lim. Đêm qua hắn đã đốt hết số tiền vừa hốt hội vào cái bàn quay đen đỏ. Cho nên hôm nay hắn thấy cần phải uống rượu để cho quên đi. Đời là một bản nhạc có buồn, có vui đủ cả. Một bản nhạc ở trước mặt bảy thiếu nữ đương say rượu một bản « van sò » chuyêng choáng trong men « sâm banh ».

Hướng bảo bà ngoại nàng tháng tháng vẫn gửi tiền cho mấy đứa cháu đi học. Một tháng trước đây bỗng không tin tức gì bên quê ngoại nữa. Hướng đánh phả bỏ học để đi làm đỡ mẹ.

Hướng tinh tinh thận mật, một vẽ thận mật dẩn dí, kín đáo. Hắn qua nhà Hướng và thỉnh thoảng ăn cơm với bầy em nhỏ mến hắn như một người anh ruột. Mẹ Hướng cũng mến Hướng vì thấy trong lời nói, cử chỉ Hướng tỏ ra một thanh niên có lề độ. Họ gặp nhau nhiều mà ít khi đi chơi cùng. Hướng vui tính nhưng gìn giữ như một thiếu nữ dã hiếu đời.

Hướng thản nhiên không bao giờ đi quá cái cảm tình giữa đôi bạn gã con trai coi tình yêu như một bông hoa quý, sự dụng chậm nhiều sẽ mau tan. Hắn lại sẵn tin tưởng và cho rằng tiểu minh muốn sớm muộn rồi sẽ tan. Hướng hờ hững hoa đã nghiêng vào bàn tay hắn.

Ở đời, có những món quà của định mệnh mà người ta phải cần rằng khi nhận lấy. Tin Hướng bị sa thải khiến Hướng lo lắng như chính mình sắp phải mất chỗ làm. Hắn bảo Hướng; n cần như xắn xốc đến một em gái:

— Hướng có cần gì cứ cho anh hay, anh sẽ hết lòng giúp em. Hướng ngoan, đôi mắt xà xám lạnh như một chiều mưa tháng Chapman:

— Cám ơn anh. Rồi em sẽ lại kiếm được nơi khác... Anh đừng lo. Nghỉ đến phòng máy mới, lạnh lung đầy ác cảm Hướng thấy nghẹn ngào:

— Hướng ạ, anh thấy cái may mắn đem lại cho anh thật mỉa mai!

Hướng nhìn bạn mỉm cười an ủi:

— Sự tiến bộ nào cũng gây ra truyện lão thai. Đó là lẽ tự nhiên của thời đại khoa học này, Hướng ạ.

Hướng nắm chặt tay Hướng như để cho chuyện lan những tình cảm lầm lẫn của mình sang tâm hồn bạn. Hướng chỉ nhấp nháy lấy lệ mà hắn bỗng cảm thấy cuộc hội họp ôn ao vừa qua vô tình thành ra một bữa rượu tiền dâng cay. Hắn cố giấu ý nghĩ đó không muốn làm ủ dột thêm gương mặt đã àu sầu của bạn.

Đôi ba bóng xe lè loi chạy qua phố vắng. Một ngày chủ nhật không phong vị lăng lẽ trôi. Nắng xế trưa chênh chêch soi hai cái bóng nhỏ dựa vào nhau in trên quang đường êm vàng. Mây sám từ cuối những mái nhà cao lồ sô dùn len. Hướng nghĩ đến cuộc đời đã sắp đặt của mình bình thản, nhạt nhẽo, cảm lặng. Hắn đón từng là nắng in trên khung cửa, thèm từng giáng mây trắng thong thả trôi trên khoảng trời bao la. Những mộng tưởng di xa cháy thiêu dưới nắng của cái kinh thành gần đường xích đạo, chen chúc và huyền náo... Một là nắng mỏng manh vàng lạt rưng rưng đường.

Ánh sáng dịu dịu lan trên khuôn mặt trái xoan của Hướng. Đôi mắt hồn hồn, thơ ngây, lưu luyến, giờ đây bỗng động một ánh gi lọt lật như một mảnh hy vọng còn xa xôi. Cái bóng nhỏ tó trên mặt đường một tinh giáng yếu ớt. Đôi ba chiếc lá rụng sầm bay lồng lơ qua mấy vòm ánh sáng dịu, như những cánh bướm vàng nhởnh nhẹ.

Tiếng còi vang đánh thức những khu vườn êm ngủ trong bóng mát. Một chiếc xe hơi Hoa kỳ lồng lẫy như nàng con gái bên kia trời hoan lạc vùn vụt lướt qua bụi bên hàng cây ngoằn ngoèo. Hướng chợt nghe một giọng nói nhẹ thầm bên tai mình:

— Kìa anh Hướng. Anh quen về sao?

Hướng nhìn bạn, đôi mắt long lanh. Trên môi người con trai héo hắt nở một nụ cười. Họ hìn nhau, trao đổi một niềm lưu luyến. Bóng Hướng nhỏ nhắn, nghiêng nón di sâu vào dưới những tàn lá xanh đậm. Hướng rẽ về một ngả đường rực nắng.

VIII

CHIẾC xe lánh giữa giòng người huyên náo rồi chen vào một khoảng chống bên lề đường. Con vật máy rú lên giữa mấy nét mặt phồn phوش. Một thằng bé áo rách sơ, quắt queo dồn chán chạy tới mở cửa xe. Hướng bắt gặp trên khuôn mặt đen nhẽm bừng nở một nụ cười méo xéo. Họ đồ xô xuống đường. Tâm mống nich vào một cái xe « Rò nô » sáu ngựa. Lần trong đó có một gã tóc vàng, mắt màu hạt dẻ, ăn mặc dán dí hơn cả mấy người bạn da vang. Đầu người nghênh ngang đi vào một cái tiệm ăn sáng rực ánh đèn neon.

Mấy bức tranh thủy mặc, hai con rồng vẩy vàng quấn quanh hai cột trụ sơn son, những hàng chũa nhô dàm nét gợi cho người khách đầu tiên cái cảm tưởng mình đương lạc vào cái thao đường của một vị hưu quang trung quốc.

Hướng giật mình giữa tiếng hò dài, ngân nga của một chú hầu bàn khăn vắt vai, vành tay gài một mẩu bút chí cụt lùn. Hắn cầm nỗi tay một cuốn sổ nhỏ niêm nở một cách đặc... tầu. Hướng ngoan sang bên phải: Hai giây bàn ghế xây lưng vào nhau mỗi bàn ngăn bằng một cái ghế dài mà lưng tựa cao sấp sỉ đầu người.

— Đi ăn cơm hiệu tàn hàn là kín đáo?

(Còn tiếp)

Tiếng Việt đáng yêu

(tiếp theo trang 33)

Lòng người Việt dã thống nhất vì tiếng nước Việt dã thống nhất

Không dủ sức tin như thế thì hãy khát khao tai nghe, từng giờ, từng phút một, những bài ca, những câu hát, những mẩu chuyện, đang được phỏng từ các đài phát thanh ở khắp bốn phương đất Việt này ra mà xem, xem có phải tiếng Việt dã được « thu về một mối » rồi không?

Hơn thế nữa, tiếng Việt dã tỏa đi, đã tràn ra khỏi biên cương nước Việt, nhất là khắp miền Đông Nam Châu Á, chưa cần phải kể đến « tiếng nói Việt nam » ở bên kia lục địa, ở bên kia trời Tây, chỉ cần hướng về Vọng các, hướng sang Nam dương, Ấn Độ cũng đủ thấy « tiếng nói Việt nam » đang thâm nhập một cách du dàng, êm ái vào nếp sống tinh cảm của hầu hết các nước láng giềng chúng ta:

Tiếng Việt đang thi hành sứ mạng Văn hóa của nó ở trong và ở ngoài cương giới đất Việt vậy.

Kỳ sau : **TƯƠNG LAI TIẾNG VIỆT.**

TRƯỜNG

DIỆN ẢNH chuyên nghiệp

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE CINÉMATOGRAPHIE
PARIS — SAIGON



Lớp huấn luyện do các chuyên viên ngoại quốc và Việt Nam cộng tác phụ trách về các ngành kỹ thuật điện ảnh

NHỮNG BẠN MUỐN HỌC TẬP
XIN VIẾT THƠ VỀ HỎI

Ô. HOÀNG TRỌNG MIÊN

Ủy quyền đại diện ở D.D.
417, đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán
điện thoại : 793 Chợ Lớn

Khăn đèn Suối đòn

Khăn đèn suối đòn « Nguyễn văn Búp » vẫn còn làm tại số 616 đường Lê văn Duyệt chi ngách nhà may Minh Tân số 13f, Richaud nối dài

Giá : Khăn Bùng 200đ.

Khăn nhều 120đ.

Thơ và ngàn phiếu đề :

NGUYỄN THỊ SEN

616 Avenue Lê văn Duyệt

Gia Định

Mua sỉ có huê hồng

Chải GOMFIX
Bạn đẹp thêm và dễ tắm gội



TRUYỆN DÀI
THỜI THẾ
của
HÀ PHƯƠNG



II
Cả bọn xốc gã đặt lên cỗ ghế bô, chông chênh.

Liu tiu họ khao nhau:
— Nô say... Nô mè... Nô điên... Nô vẫn còn nhớ...

Nhưng « nó » thi nó vẫn trừng trừng nhìn nóc nhà si mo phip, cất tay run rẩy chỉ trỏ những đốm sáng tóe chân nhện, và lầm bầm :

— Tao điên... Thị thẳng này sắp điên... thẳng nô gần điên... thẳng ấy điên đến nỗi rồi... thẳng kia sẽ điên...

Rồi thấy cả bọn khoác tay nhau ra phố, gã nhòm đầu lèn rên siết :

— Bay sẽ điên ráo !

Hai cánh cửa long bǎn lè đóng sập lại, hắt lời hăm dọa — hăm dọa hay tiên tri — của gã vào góc phòng leo lét mấy ngọn nến đỏ chập chờn bên những chai nước cam đỏ lử, trên những khoanh dưa hấu đỏ ửng, trên cặp mắt đỏ lòm của gã thứ tư.

Tiếng cười đùa của « bọn kia » xa dần.

Tiếng trống chiêng của túi múa kỳ lân xa dần.

Bao nhiêu, hình ảnh xáo loạn cũng xa dần, mờ dần rồi loãng vào cảnh mung lung của cõi lòng gã thứ tư — chủ nhân cõi độc của nếp nhà nhỏ, tục danh là căn phố cuối con Đường Hẻm Đỗ Bàu Sen, nhưng mỹ danh lại là « Quán Chiêu Anh của bầy vị tinh sống »...

Chuông nhà thờ đâu đó rung lên một hồi Chiêu Mộ.

Nắng quái chiêu hôm đốt rực mấy ngọn cây me, um tùm đè ép lên ngôi nhà nhỏ.

Sương hoàng hôn quyện lấy bụi trần, hòa thành chất bột mầu tiết dẻ, mầu sinh nhất của họa sĩ Gauguin hồi sắp mắc chứng điên rồ, trên hoang đảo Tahiti.

Bột mầu tiết dẻ cuốn theo ngọn gió Nôm, bão thành từng đợt xoáy tròn ốc phả vào cánh cửa long sơn, long mộng, long cả bǎn lè của ngôi nhà nhỏ.

Thăng Long bằng những điệu hát « xe lửa chật đường ray »,

Giữa lúc các thành phần thủ cựu trong nhân dân Việt Nam thực hành đúng phép « di lè Tết » của các cụ ngày xưa để lại, mà di lè Tết ở nhà vợ, nghĩa là đúng câu ca : « Mồng mốt ăn Tết ở nhà, mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy »,

Giữa lúc phường con buôn dầu cơ thời thế và dầu cơ chợ đèn tung ra cái tin « đồng bạc Đông dương lại phá giá », mục đích để bán cho trôi hết những kho hàng tích trữ từ trong năm, mà lại bán được bằng cái giá cắt cổ,

Giữa lúc Bắc đô (thưa là Hà nội đấy ạ) ăn cái Tết với hàn thủ biếu xuống tối + 10°, Trung đô (thưa là Thủ Thiêm) với + 12°, và Nam đô (Sài-gòn) với + 33°,

Thị tại căn phố số 377/57 & xóm Bàu Sen, miệt Chợ Quán, Chợ lớn vừa xảy ra một chuyện lạ, lạ riêng cho đọc giả tập truyện dài thời thế « LÀM LẠI CUỘC ĐỜI » này, vì chuyện lạ có liên quan mật thiết đến một vai trò chính trong truyện,

Vai trò chính này là Gã thứ tư.

Chuyện lạ kia là ... đầu đuôi như sau đây :

Hôm ấy, lúc mặt trời lèn ngang đỉnh đầu thì lũ trẻ nghèo trong xóm đã khao nhau :

— Bay ơi ! số 7 (chúng gọi tắt cái con số lôi thôi 377/57 đi như thế cho tiện việc) số 7 hôm nay đóng cả cồng lǎn cửa, bay ạ.

Là vì ngôi nhà này theo thường lệ thi không bao giờ đóng cồng và đóng cửa cả cho nên suốt ngày, lũ trẻ nghèo trong xóm kéo nhau tới chơi giời (« vì chủ nhà chẳng bao giờ có nhà cả mà ạ ». Chúng coi mảnh vườn nhỏ xíu trước cửa là một thiên đường nhỏ xíu của chúng. Tha hồ cho chúng đánh đinh đánh đáo. Rồi, đã không thấy « ai » nói gì, thi dĩ nhiên là dần dần lán la thấy cửa sổ thông tuồng thi chúng lại coi căn phòng tối om nợ là một thiên đường tối om... của chúng.

Cứ thế, suốt ngày, chúng lập đại bản doanh ngự trị ngôi nhà số 7, từ mờ mờ sáng cho tới lúc tối đèn, hay tới lúc cha mẹ chúng cần tới chúng đi ra chợ Bàu Sen gần đó mua đồng rau đồng cỏ, hay cần dứa nào... đi học (hiếm lắm) có muốn gọi chúng tất là phải nhắn người ta : « Qua số 7 kêu và dùm tôi với ! »

Ngoài nhà vì thế đã thành ra một thứ trại sở của nhi đồng hay thư Áu Trí viễn, một thư Thác nhi viễn, do lũ trẻ tự quản lấy. Mỗi rồi cả trẻ em và người lớn trong xóm đều quên băng đi rằng : Số 7 có chủ. (còn nữa)

ĐỜI MỚI số 102

HO ! HO ! HO !

Thái Bình
Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUỒN

Nồi tiếng thật nhiều
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc
Thái-Bình-Dương
25, Rue des Artisans
CHOLON

BẢO TẾ TIỀU NHI THỦY TÁ TÂN
Chuyên trị trẻ em ỉa phân nước

BẢO TẾ CĂN CƠ TÁN
Trị em nhỏ nồng minh ợ són, giữ minh

BẢO NHI XÓA TỊNH
Dung chất sanh tố loại cải nồng bò nái đồng

Nhà thuốc BẢO TẾ
113 đường Canton CHOLON
danh tiếng lâu năm, khắp nơi tiệm thuốc đều có bán

BẢO NHI AN HOÀN CẦU

Thuốc bồ trẻ em

Chủ trị : Trẻ em gốc ban chưa dứt, thè chất yếu, èo uột, thân hình tiêu tụy, lỵ vị hư nhược, ăn uống không tiêu, thường đờ mồ hôi dầu, bụng và trán hầm hầm nóng, cam tích v.v...

Hoàn-cầu Dược Phòng
991 Quai de Belgique — SAIGON

CÓ BÁN KHẨP NOI

CHÉMISE
MAY SẴN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may :

CHÍ THÀNH
117 Frère Louis Saigon
Bảo đảm không rút. Col Indéformable
Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette
và Cravate tuyệt

Muốn trong gia đình đầm ấm
Người mẹ hãy tìm chỗ được các thứ thuốc dưới đây :

BẢO TẾ TIỀU NHI THỦY TÁ TÂN
Chuyên trị trẻ em ỉa phân nước

BẢO TẾ CĂN CƠ TÁN
Trị em nhỏ nồng minh ợ són, giữ minh

BẢO NHI XÓA TỊNH
Dung chất sanh tố loại cải nồng bò nái đồng



FANDORINE

(Dược phẩm Chatelain)

Trị kinh nguyệt đau đớn
và không đều

Có bán khắp các tiệm thuốc Tây

Muốn Bán

Phố lầu mới cất luôn đất tại
đại lộ Trần Hưng Đạo
Chợ quán

Có đèn (compteur riêng 10
ampères) và nước.

Cầu tiêu máy.

Trên lầu và dưới đất đều lót gạch
bằng. Nóc bằng.

Cắt toàn bằng gạch tiêu (terre
cuite) và đúc bằng bêton armé cá
(rất chắc).

Các sô phí sang tên chủ bán chịu.

Xin hỏi tại nhà báo Đời Mới
117, đại lộ Trần Hưng Đạo - Chợ quán

Triết lý thăng bằng
của Lưu, Quan, Trương

(tiếp theo trang 15)

Lưu Bị là kẻ đại diện, thế mà, lúc tới trước lều cỏ, chờ mãi không được, Trương Phi cương quyết nhảy vào đốt nhà Khổng minh, Quan công phải hiệp lực với Lưu Bị để hầm cái chủ trương cự tà đó lại. Quan công là thành phần trí thức cẩn lao, suy nghĩ nhiều, cảm nhận nhiều còn ông Lưu Bị và ông Trương Phi là cẩn lao tay chân, Lưu Bị sống nhiều bằng bản năng Trương Phi sống bằng lý trí quá khích nên hay xử sự theo tính cách cự đoan. Quan công là điểm trung dung giữa hai thái cực Lưu Bị và Trương Phi, Quan công còn thi bộ ba áy còn, Quan công chết, cái thế cự tà của Trương Phi thúc ngay vào cái cực hữu của Lưu Bị trong việc phục thù cho Quan công, nên cả hai người cùng bị chết theo và bộ ba áy hoàn toàn bị gãy.

Ngày nay, trên thế giới, tất cả các quốc gia đã dừng vào hai khối chính là Nga và Mỹ và một khối thứ ba chưa thành hình, còn chìm đắm trong ảnh hưởng của hai khối kia. Nhân loại hiện tại đang dừng giữa hai ngả đường, hoặc sẽ cùng bị tiêu diệt vì sự sát hại lẫn nhau bằng vũ trụ tuyển, bằng bom khinh khí; hoặc chọn con đường hòa bình để tồn tại. Những hy vọng xích hòa nhân loại của Nga, cũng như mong thống nhất của Mỹ, đều là những hy vọng hảo huyền trước sự giác ngộ của nhân loại và trước sự tiến triển của khoa học ngày nay. Phe Mỹ ngày nay là biểu hiệu cho Lưu Bị, Trương Phi là biểu hiệu cho phe Nga. Trên đường cải tạo nhân loại, phe Lưu Bị Mỹ thi khẽ nhẹ quá, phe Trương Phi Nga chỉ muốn mau chóng phá nhà Khổng Minh. Thế giới còn thiếu một Quan Công,

Vì chỉ có Mỹ và Nga nên thế giới mới làm vào tình trạng bế tắc, đánh nhau thi cùng tiêu diệt, hòa hoãn với nhau thi cũng không xong. Tất cả đó chỉ vì lực lượng thứ ba chưa thành, chưa tự tạo được thực lực và vị trí trong lòng khối tư bản. Quan Công chưa vào hội vường đảo nên Lưu Bị và Trương Phi, nếu không giết lẫn nhau thi cũng mỗi người mỗi ngả chủ doanh kết thế nào được với nhau. Khối thứ ba nếu thành hình được trong thế giới tự do thi mới là khối quyết định hòa bình thế giới và con số 3 mới là con số lãnh

MÀN ẢNH VÀ TRƯỜNG ĐỜI

(tiếp theo trang 18)

Rút lại là chưa nêu được một thành tích gì đáng gọi là Nghệ thuật cả, Rồi đến nay bước sang

Giai đoạn mới

thì mặc dù là chưa có ý thức rõ rệt về nhiệm vụ lịch sử của mình trong cuộc xây dựng văn hóa đất nước, mà xét cho đến cùng kỹ lưỡng thì giới Điện ảnh V.N. mới phôi thai cũng chẳng tránh nổi ảnh hưởng của màn bạc quốc tế.

Chúng có hiện diện :

1) Tư trào chán chường, ngao ngán, vừa nói trên, vô hình trung đã chi phối nội dung của mấy cuốn phim V.N. vừa đem chiếu gần đây: *Bến cũ*, cự tà thú ăn chơi dâm dật, *Nghệ thuật và hạnh phúc* đề cao một trò Nghệ thuật hạ cấp và một nguồn hạnh phúc rẻ tiền, *Hai thế giới*, mô tả mấy con bệnh «người thi là Việt mà hồn thi là... của thế giới nào ấy!» tất cả đều bộc lộ một xu hướng (tuy tác giả chưa chắc đã có ý thức về xu hướng ấy) xu hướng «đầu hàng thời thế», nghĩa là xu hướng chủ bại, thoái hóa, phản động, bệnh tật.

2) Tư trào tin tưởng tuyệt vọng cũng đã mặc nhiên hướng dẫn nỗi chủ ý của mấy cuốn: *Kiếp Hoa tuy còn vụng dại nhưng cũng dám dâng đến* thanh phần của con người thời loạn cố vươn lên chống đối mà đánh chịu thua «số kiếp»; *Ngày về bắn đến cảnh chia xé* của loại người có can đảm chiến thắng sa ngã trong cảnh ngang trái của trường đời; *Giá hạnh phúc* tả cuộc xô xát giữa nền nếp Nho phong của gái Đông phương với nền nếp lưu manh phóng đãng của thử «trai Việt nhuộm màu Tây phương dọa lạc»... tất cả đều nhiễm xu hướng

đạo vì nó nghiêng bên nọ thi bên kia đó, đứng vững ở giữa thi giữ được thế quân binh cả bên nọ lẫn bên kia.

Cho nên, thiếu cái số lượng tối thiểu là ba chiều thi không thể có không gian, thiếu quá khứ hiện tại và vị lai thi sẽ không có thời gian cũng như không có đủ ba khối chính kiểm giữ thăng bằng lẫn nhau thi chưa thể có hòa bình lâu dài trong nhân loại.

Kỳ sau :

TÂM PHÂN NGUY, THỰC, NGÓ

«tân tảo chân» của môn phái Điện ảnh Ý đại lợi, nghĩa là bóc trần cái xã hội thối nát hiện đại, trong đó đang ẩn nấp mầm một loạt chiến sĩ tuẫn tiết chịu hy sinh tất cả, để làm cho con người xứng đáng với tên NGƯỜI; làm cho cuộc đời dù nhung nhúc toàn thấy những ụng dộp thối tha cả, áy thế mà, giữa đồng bùn nhớt, vẫn nẩy lên được những bông sen ngào ngạt hương vị của một nguồn Nhân bản mới, lấy Hạnh phúc, Tự do, Công lý, Hòa bình làm cơ sở, làm mục đích, làm tiêu chuẩn cho cái kiếp con người.

Cho nên,

ĐỀ KẾT LUẬN

có thể vững tin rằng trước sự phê phán chân thành của lớp đại biểu sáng suốt trong nhân dân, dù nghị lực đứng lên làm ngự sử và làm sứ giả cho Nghệ Điện ảnh nước nhà, hiện nay giới màn bạc V.N. cũng đã lần lần tỏ ra là tiến được kịp người.

Tin như vậy để cùng nhau, người quay phim cũng người như chiếu phim, người xem phim, người xét phim, cùng nhau mạnh tiến trên con đường xây dựng Văn hóa dân tộc, nghĩa là dùng lợi khí màn ảnh để muôn một góp phần vào công cuộc kiến thiết một nền nhân bản mới; tức là đào tạo ra một lớp người mới, điển hình cho thời đại, là lớp chiến sĩ có được mấy đức tính điển hình này:

I.— SỐNG CẨN ĐỐI về ba mặt Rung cảm, Suy luận và hành động;

II.— ĐEM HẾT NĂNG LỰC RA để nâng cao mục sống của dân tộc lên bằng cách Kỹ nghệ hóa nền kinh tế đất nước;

III.— VẬN ĐỘNG SÀU RỘNG TỪ TƯỞNG nhân dân thế giới để đi tới sự liên kết giữa hai phe Tư bản và Lao động, hòng gây hạnh phúc chung cho toàn thể loài người.

Có thể, chỉ có thể thi: Màn ảnh mới mong làm tròn sứ mạng văn hóa của mình được thôi.

Có thể, chỉ có thể thi Màn ảnh mới khớp được với Trường đời được thôi.

N.B.T.



Một người bạn luôn luôn
trung thành

ĐỜI MỚI số 102

Do cựu cai quản nơi nhà bán kiến Solirène-
Heumann đảm nhận

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sản :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Eugulinine activee)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thủ số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activee)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu

Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

(TIẾP THEO TRANG 23)

Cái tên Cầm Nhung là do tên con gái và con rể tôi chấp lại thành. Tên mẹ nó là Nhung, tên cha nó là Cầm. Tôi không thích cái tên đó lắm, nhưng vì nè con rể mà dành để vậy, vì có ai đem tên cha mẹ mà đặt cho con bao giờ ! Nhưng đối với chúng nó, chúng cho như thế là hợp thời !

Tôi càng đau xót nữa, và chẳng ngờ rằng cách đây ít lâu mẹ con Cầm Nhung bỏ nhà ra đi, để lại Cầm Nhung cho tôi. Nó đi trong một đêm xôn xao tiếng chân người, cùng tiếng sét. Cho mãi tới bây giờ 5,6 năm trời xa cách, vẫn biệt tăm hơi, không hiểu rằng sống hay chết ?...

Ngọn lửa lại lập lòe trong bóng tối. Mùi thuốc khét lại bay lên. Mãi nghe câu chuyện tôi quên cả giờ về. Cầm Nhung chắc buồn ngủ, đầu nó đã ngả nặng nặng trong lòng tôi, tay nó thôi mân mê chiếc giày súng.

— « Cầm Nhung lên 7 tuổi rồi, ông già nói tiếp, tôi nuôi nó từ lúc lảm chảm biết đi cho tới bây giờ. Tôi thương nó lắm, nó là hình ảnh của mẹ nó. Mô giống mẹ như đúc cả người lẫn nết !

Loạn lạc đi dàn về quê tôi, lúc này giọng ông thấp xuống, thiên hạ chạy theo. Hai ông cháu, lang thang, lêch thêch đi mãi tới ngày nay. Tôi dựng cẩn lều làm chỗ trú chân qua ngày và chờ cá lấy miếng nuối thản. Nhờ trời ở chỗ này cũng yên, cho nên tôi chẳng nghĩ đến sự về quê cũ, và lại, cũng còn gì nữa mà về..., chày tiệt cả rồi ! Ở đây lúc nào vui, tôi dạy con Cầm Nhung hát tôi đàn theo, lúc nào buồn tôi uống 1, 2 đồng « ba xích đế » nhậu với con cua, cái cá cho khuây khỏa mà thôi !

Tiếng thở đều đều của Cầm Nhung cho tôi biết nó đã ngủ say thật rồi ! Tôi bế nó lên chồng, nhẹ nhàng đặt lên trán nó chiếc hòn àu yếm của người cha, xong tôi chào ông già đè về trại.

Ngọn đèn « pin » rơi lập lòe trên con đường nhỏ gặp ghềnh đèn thăm, hai bên là bãi mía cao vút che lấp mái đầu.

T ừ buổi ấy, tôi còn mến ông già và Cầm Nhung. Buổi nào bạn việc không đến được, tôi thấy nhớ nhở như thiếu chút gi ?

Chiều qua, Cầm Nhung còn vui đưa bên tôi. Nó chạy quanh bãi mía rộng hênh thang để tìm tôi, mỗi khi tôi rồn nó. Khi bắt gặp tôi, nó túm áo



nó tái đi, môi trễ xuống, phung phui. Tôi vội lôi ở trong túi ra chiếc kẹo để dỗ nó. Vì sợ, nó cầm lấy chứ không ăn ngay như mọi bạn. Tôi thấy hối hận.

Về đến nhà, nó tìm ông già và gục đầu vào cánh tay khô đết mà nức nở. Nó nói qua nước mắt với ông nó rằng tôi « ác quá, bắn chết con chim rồi ! »

Lỗi thui, tôi vác cây súng lên vai trả về. Tôi nhận ra trong một phút — rằng mình ác thật.

Quảng cây súng trên mặt bàn, gieo minh vào chiếc ghế bõ, đặt gọn trong lòng chiếc « tảng xè », giữa bốn gò tường đất cao quá mặt mồi khi nằm xuống. Tôi có cảm tưởng chính tôi đã chôn tôi. Đề mặc cho lương tâm vò xé, tôi nằm im như cái xác không hồn.

Mẫu xàm xạm chảy dần xuống mài lá. Mảnh trăng hạ tuần lèn sớm tỏa lớp ánh sáng dùng đục trong không gian. Tôi sực nhớ ra, đêm nay phiền gác của tôi nhầm từ nửa đêm tới hai giờ sáng. Tôi muốn ngủ một chút cho quên đi cái uất của buổi chiều không đẹp. Nhưng nào tôi có ngủ được, tôi nghĩ ngại mãi về con chim đã chết, về viên đạn đồng chói sáng đã kết liễu một kiếp sống bay nhảy vô tư giữa biển trời ngợp gió !

Mảnh trăng biến đi từ lúc nào không rõ, trời tối như vực. Những vì sao lấp lánh trên không trung xáo động. Phiên gác của tôi vừa hết, tôi đánh thức anh bạn dậy thay phiên. Cởi giày, tháo súng, tôi cảm thấy thân mình tôi nhẹ nhõm đi một chút. Mắt tôi gà gà buồn ngủ. Tôi gieo mạnh người vào lòng ghê.

Vừa nǎm xuống chưa kịp trở mình, bỗng tôi choáng dậy như bị điện giật, vì tai tôi nghe thấy tự đằng xa có những tiếng nô nức của « mooc chí ê » di tới.

Tôi biết ngay có biến. Ngồi nhôm lên, chẳng kịp đi giày, tôi lao mình vào bóng tối...

Những tiếng nô liên tiếp của đạn « mooc chí ê » làm rung chuyển lòng đất, rồi tiếng đạn trả lời náo động đêm sâu. Con người lúc này không còn là người nữa. Những tràng đạn liên thanh nô đều xé tan không khí. Những viên đạn lửa quét vào đêm như những ngôi sao đồi hướng. Hỏa pháo đốt lên, xanh đỏ, sáng rực một khía trời. Tiếng hò hét, kêu gào xen trong tiếng đạn rú làm thành bản nhạc rùng rợn.

Tiếng súng vẫn nô ròn theo tiếng đại bác trợ chiến, nhịp nhàng cầm chêch cho trận đánh. Bắn và bắn, giết và giết, con người lúc này quả là man rợ !

Mắt tôi bỗng mở đi khi nhìn thấy qua ánh lửa hỏa pháo, túp lều của hai ông cháu Cầm Nhung nằm gọn dưới lán đại bác. Rùng mình, nhảm mắt lại, tôi không dám nhìn nữa, vì theo như tôi biết lán đại bác sẽ thu hẹp dần lại, và nếu có sự may mắn kỳ khôi nào đó, căn lều mới có hy vọng thoát khỏi trúng đạn. Tôi càng lo sợ hơn, khi nhận thấy về phía đó có nhiều tiếng súng tấn công hơn cả, lẽ dĩ nhiên, ở đây họ cũng phải tung hỏa lực ra để đán áp đối phương.

Những chiếc dù cháy lơ lửng rơi chậm chậm từ cao xuống, chiếu sáng rực như ban ngày, chỉ một vật nhỏ động đậy là có thể làm mồi cho hàng trăm, hàng nghìn viên đạn sá vào như thu dữ bắt được mồi ngon. Hàng rào giây thép gai lúc này tăng thêm phần quan trọng, vì nó làm mức ăn thua giữa hai lớp sóng đạn, nếu kẻ ở ngoài qua được thì kẻ ở trong trông thấy dời minh sắp đứt theo làn giây đó.

Trời gần sáng, mầu dùng đục đã hiện lờ mờ trên khóm dừa bên kinh.

Tiếng súng thưa dần rồi tắt hẳn. Tôi như người vừa qua cơn ác mộng và có cảm tưởng rằng mình sống lại. Nhìn nét mặt người xung quanh, tôi thấy ghê ghê, hình như họ dữ tợn hơn lén và còn say máu.

Chờ cho trời sáng rõ, tôi chạy hấp tấp về phía lều thi, hối ơi ! Cầm Nhung đã chết, nằm thảm thê bên bờ kinh cách lều chừng mươi thước, gần bên, một cái hố của đại bác cày sâu xuống như chiếc huyệt đào sẵn. Tôi đoán rằng khi nghe thấy súng, hai ông cháu Cầm Nhung chạy ra bờ kinh núp ; và tưởng rằng như thế đạn sẽ không làm gì nổi. Tôi vội bế Cầm Nhung chạy lại cẩn lều, đầu gối tôi run run muốn ngã. Cẩn lều lúc này nghiêng hẳn về một phía, muốn đổ sụp vì hơi đạn đâm qua. Những manh liếp đầy lỗ hổng của mảnh đạn xuyên phá. Tôi phải khom người lách qua chiếc cửa nhỏ, bế Cầm Nhung vào. Tay tôi rời rã nnu muốn để rơi đứa bé xuống đất !

Vừa lúc đó, ông già từ đâu xông xộc chạy vào tay cầm mạnh chiếu nát. Ông đứng sững lại, nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu.

SAU khi bảo ông già đến trại lấy 2 chiếc hòm đạn không náo to nhất mang về đây, tôi ngồi lặng yên để mặc cho những hình ảnh đã qua lôi cuốn. Mắt tôi thẫn thờ bắt gặp đôi guốc nhỏ bé của Cầm Nhung nằm lăn lóc dưới gầm chõng. Một cái giỏ mây xinh xinh đựng chiếc lược gỗ cùng mấy miếng vải hoa con con mà hôm trước nó nói cùng tôi để may áo cho búp bê tôi hứa sẽ mua cho nó.

Tôi mân mê những miếng vải đó trong tay, một chiếc kẹo rơi ra, chiếc kẹo hôm qua tôi cho, nó dỗi chưa ăn, gói vào mảnh vải. Tự nhiên ngực tôi đau rộn. Người tôi gầy gầy như sắp lún cơn sốt rét. Cho hai tay ôm

lấy ngực, người gấp xuống, đè cho rung cảm rật rào ! ..

Tôi đang triền miên trong đau xót, thì ông già đã khẽ ném hai chiếc hòm về, bóng ông đỗ xiêu trong ánh nắng. Tôi hảo ông tháo ra, ghép thành chiếc quan tài cho Cầm Nhung. Ông già tay run bần bật, cày những chiếc đai sắt trên mặt hòm đạn. Hai giòng lệ già trào trên gò má nhăn nhéo, tưởng không còn bao giờ biết khóc !

Chiếc quan tài đã đóng xong. Tôi đặt Cầm Nhung vào. Chao ôi ! chiếc quan tài làm bằng hòm đạn, chắp nối gò ghê, bao lấy tấm hình hài nhô bé trông ghê sợ làm sao ! Nắng bên ngoài lên. Gió bên ngoài thổi, Cỏ cây vui mừng chào ánh sáng. Tiếng chim lại hót liu lo trên cành, khêu gợi tôi nhớ đến con chim đã chết chiều qua.

Ôi ! đòn chim hé bóng vô tư kia, chúng có hay đâu rằng, ở ngay dưới gốc cây chúng đương ca hát vui đời bay nhảy, có một người bạn, một người chồng, người vợ, người cha hoặc người con đã mất đôi cánh quý vi lòng độc ác của tôi !

Một nhát búa đậm mạnh vào gỗ làm tôi sực tỉnh, chiếc đinh cuối cùng đã đóng chặt thân hình Cầm Nhung trong lồng gỗ cứng. Những giòng chữ mang tên bạn chạy ngang ngoéo ở bên lề quan tài, chập chờn như nét vẽ của là bùa trú yêu quái.

Tay ôm lấy đầu, mặt mày choáng váng. Mắt hoa lên, nhìn mập mờ bóng ông già — qua ánh nước — bung lặc lẻ chiếc hòm lê dần vào bãi mía !

TẠ TY
1954

**Chài Brillantine
BOBEL**
**Tức là xức dầu thơm
thứ quý nhứt**

**THUỐC HO
LA HƠN QUÁ TỊNH**
CỦA ĐỨC LÂM SĨ
đặc biệt trị Phổi nám, sát trùng lao và các chứng Ho phong, Ho gió, Ho lao.
Ho tồn, Ho súc huyết, Ho sản, hậu công hiệu cấp kỳ, giúp biêt bao nhiêu người lành Phổi và khởi Ho trở lại mạnh mẽ như thường. Cam đoan kết quả.

Nhà thuốc ĐỨC LÂM SĨ
46 đường An Biên — CHOLON
Khắp đại lý tiệm thuốc Việt Hoa có bán

Trước thời cuộc

(tiếp theo trang 44)

nữa, và các dân tộc độc lập trên hoàn cầu đều hướng dẫn về sự *liên lập* thì chúng ta cũng không đến nỗi điên rồ mà mong mỏi một nền độc lập tiếp cận sự *biệt lập*.

Nhưng người ta đã chưa bao giờ đơn vị dân tộc, lúc họ đã này nở dày đủ hơn chúng ta vì đã hướng thụ chế độ độc lập quốc gia từ lâu, thì chúng ta chưa có thè bô đơn vị dân tộc, nhất là vì từ trước tới giờ chúng ta thiếu điều kiện này nở bởi lẽ bị thống trị.

Nếu hiện nay ta chủ trương đứng quyết về một khôi, với sự tôn thờ nước bá chủ như đứng với Nga Hoa chẳng hạn, thì dân tộc ta sẽ bị chìm đắm ngay trong biển dân tộc Nga Hoa. Và nếu ta đi với Pháp Mỹ một cách mù quáng để cho mất sự tôn trọng chủ quyền quốc gia của ta, thì ta sẽ là nước bán độc lập, hay bán thuộc địa.

Còn bảo rằng ta phải trung lập, và trung lập ngay trong lúc ở nội bộ Việt Nam các phe đảng đều võ trang, và thiếu hẳn sự quân bình lực lượng, thì nền trung lập chỉ tồn tại trong đôi ngày, để rồi cả dân tộc bị đặt dưới một thứ trật tự hoàn toàn không phải là Việt Nam.

Ta có nói được trung lập chẳng là khi nào dân tộc Việt Nam làm chủ tình hình nội bộ một cách trung lập. Nếu trung lập của Việt Nam trong cảnh Việt Nam nắm chủ lực, một cách công bằng, nó sẽ là trung lập, và nền trung lập ấy không từ chối sự hiệp lực quốc tế điều kiện tốt đẹp và thuận lợi cho cả một vùng Đông Nam Á, và cũng giữ được cái thể quân binh giữa hai khối Nga Mỹ, làm cho cả hai không ai mất lợi.

Nhưng, tìm ra cái thể hay con đường đi tới hoàn cảnh trung lập mà không biệt lập ấy là cả một vấn đề mà người Việt Nam thức thời đã nghĩ đến và còn phải nghĩ đến.

TRẦN VĂN ÂN

Cho mướn

Phố lầu mới cắt tại đại lộ
Trần Hưng Đạo, Chợ Quán.
Trên lầu có thang đi riêng
ra ngoài. Có đèn nước, cầu
tiêu, cửa sắt. Trên lầu và
dưới đất cho mướn riêng.

Xin hỏi nhà báo Bời Mới
417, đại lộ Trần Hưng Đạo
Chợ Quán

TUẦN LỄ TRONG NƯỚC

★ ★ ★ 7 ngày quốc tế ★ ★ ★

(tiếp theo trang 3)

Phạm vào tội hối lộ sẽ do Tòa đại hình xét xử

Từ nay các vụ án hối lộ, phù lạm và lợi dụng quyền thế sẽ do một tòa đại hình đặc biệt ở mỗi phần xét xử theo một thủ tục man rộng, không có phương pháp kháng tố gì được hết. Các phản quyết xử phạt còn phải đăng báo và niêm yết nữa.

Về các vụ xảy ra từ trước thì vẫn phải theo luật lệ cũ mà áp dụng nhưng với một tinh cách rất nghiêm khắc.

Ủy ban diệt hối lộ sẽ nhóm phiên họp đầu tiên vào ngày 20-2-54.

Đại tướng Navarre không muốn người Mỹ huấn luyện quân đội quốc gia

Trả lời về tin Mỹ đòi gửi quân nhơn sang huấn luyện quân đội quốc gia, đại tướng Navarre có phát biểu ý kiến tóm tắt như sau :

« Mỹ đã thực hiện nhiều việc đáng kề ở Triều Tiên và đang giúp Pháp ở Đông Dương. Nhưng kinh nghiệm họ lượm được ở Triều Tiên không thể thay vào kinh nghiệm chúng ta đã thực hành ở Đông Dương 8 năm nay. Tôi không nghĩ rằng có thể xảy ra việc Mỹ dừng ra huấn luyện quân đội quốc gia »...

Đại tá Trịnh minh Thế trở về hiệp tác với quân đội Cao Đài

Các giới quan sát cho hay rằng Đại tá Trịnh minh Thế, từ hơn hai năm nay đã ly khai, rút ra chiến khu riêng với một số binh sĩ quan trọng, nay sắp trở lại với hàng ngũ của quân đội Cao Đài dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Nguyễn Thành Phương.

Nhân dịp này người ta nhắc lại rằng cách đây mấy tháng ông Trần Quang Vinh, cựu bộ trưởng và nguyên Tòng tư lệnh quân đội Cao Đài đã bị binh sĩ của Đại tá Thế bắt cóc. Người ta được biết rằng ông Trần Quang Vinh vẫn còn sống hinh như ông đã đóng một vai tuồng quan trọng trong việc Đại tá Thế trở về hiệp tác.

Tổng trưởng Pleven gặp ông Stassen và ông Mac Donald

Theo một nguồn tin có thẩm quyền từ Paris gửi tới thì tổng trưởng Pleven sẽ ở lại Saigon 2 hoặc 3 ngày để gặp ông Stassen, giám đốc ngoại Việt của Mỹ và ông Mac Donald, Tổng cao ủy Liên hiệp Quốc Anh.



nhiệm huấn luyện quân sự Báo « Nữu ước diễn đàn » có đăng tin ngoại trưởng Mỹ cho rằng: Cộng sản chưa theo một bản phán quyết của Trung cộng và thực hiện được những tiến bộ thực sự về quân sự ở Đông Dương mà chỉ cốt tuyên truyền để gây ảnh hưởng hoang mang ở hội nghị Bâlinh.

— Tổng thống Mỹ đã yêu cầu quốc hội cho phép chia sẻ những tin tức về nguyên tử lực cho các quốc gia tự do trên thế giới.

— Hoàng thái hậu nước Anh sẽ sang viếng nước Mỹ.

— Bộ đốc Mỹ Wrigt được cử làm tổng tư lệnh các lực lượng Bắc Đại Tây Dương. 18-2 Tướng Mark Clark chủ trương thành lập một tổ chức phòng thủ Thái bình dương, tổng hành dinh đặt căn cứ ở Okinawa. « Minh ước đó sẽ gồm tất cả các quốc gia tự do muốn độc lập thực sự. Nhưng muốn liên hệ để chiến đấu thì phải có lý do để chiến đấu. Bởi vậy, Mỹ rất có lợi trong việc khuyến khích, không chống lại nền độc lập của các nước này. Mọi cường quốc Tây phương nào không góp sức vào việc tiêu diệt chủ nghĩa thực dân sẽ tự đào mò để chôn mình ».

Về vấn đề Cao Ly ông, chủ trương quân đội ngoại quốc cả hai bên phải rút khỏi mới giải quyết được vấn đề một cách hòa bình.

— Tổng thống Mỹ tuyên bố: Pháp đã nhiều lần loan báo là minh chiến đấu ở Đông Dương chỉ để cho các nước liên kết tự do. Ông thêm rằng: Dân tộc Việt Nam chiến đấu giành độc lập và chính phủ Mỹ sẵn sàng bảo đảm rằng minh không ủng hộ một hành động thực dân nào ở Đông Dương.

ANH

Ba Tư và Anh đang xúc tiến việc thương thuyết trở lại để giải quyết vấn đề dầu hỏa.

Đối với việc Mỹ định bồ nhộn đại tướng D'Aniel qua Đông Dương, các giới hữu trách Anh tuyên bố: « Chúng tôi ủng hộ tất cả mọi việc gì có thể giúp Việt nam và Pháp chống Cộng sản xâm lăng Đông Dương nhưng với điều kiện là phải tránh hiềm họa nói rộng chiến tranh. »

ĐỨC

Hội nghị Bâlinh: Từ tướng đã thỏa thuận mở một hội nghị Á châu ở Genève vào ngày 26-4-54 có Trung cộng và tất cả các nước tham chiến ở Cao Ly và hình như, ngoài Nga sô thì không

có một trung lập nào được mời tham dự. Trong thông cáo chung có kèm theo một bản phán quyết Trung cộng được tham dự không có nghĩa là nhìn nhận Trung cộng theo đường lối ngoại giao.

— Việc hòa ước nước Áo chưa giải quyết xong vì Nga chủ trương duy trì quân đội đồng minh ở Áo sau khi ký kết, nhưng ngoại trưởng Áo và Tam tướng Tây phương không chịu.

— Vấn đề Đức cũng không mang lại kết quả nào vì Tam tướng dựa vào kế hoạch của Anh đòi mở cuộc tuyển cử tự do nhưng ngoại trưởng Nga không thỏa thuận. Ngoại trưởng Nga có yêu cầu Tam tướng Tây phương và Liên hiệp quốc ủy quyền cho Nga giải quyết hộ vấn đề Trieste.

MAROC

Thân Vương Maroc, Le Glaoui bị ám sát hụt trong lúc di lê cầu nguyện ở Koutoubia bằng hai quả lựu đạn Ý.

Quả đầu làm một người chết và 18 người bị thương, quả thứ hai làm 27 người bị thương và 4 người rất trầm trọng.

THƯ GIÁO SƯ KỲ NỘM

(Tiếp theo trang 14)

Các trò thay chưa ? Ngoại giao nào có để gi !

Mà Thầy lấy làm lạ quá. Các Ông ấy « hòa bát như hỏa, nghịch bát như nghịch » mà « o bế » nhau đến thế, để rồi hầm hì muôn « móc họng » nhau. Thầy thiết tưởng không có phương sách ngoại giao nào hơn « nói thật », để vừa tiết kiệm thì giờ vừa tránh được cái « hận » oে sau.

Ngô như thầy là người đứng ra dãi camalach Môlôtôp, thầy không có ý chí của chánh khách Tây Âu. Cách bài trí : trên la phông, vè cảnh Tây Bá Lợi A, (không cần vè trái giấm) ; hai bên tường cảnh Mân Chau, Triều Tiên, Mâ Lai, Thái Lan, Miền Điện và Việt Nam, với đồng ruộng bát ngát. (Cảnh thái bình, phong phú).

Thức ăn, uống : Rượu Ngũ gia bì và Mai quế lô.

Món ăn lợ : óc... óc khỉ
Món... mớ nhái.
Cary... cary chà
Trà... Nam dương
Bánh... Quúc Nữ Việt nam.
Giữa gian phòng thì dựng tượng Mao-trach Đông.

Khầu hiệu : Thiên hạ vạn già, nhất chúa.
Với quang cảnh ấy, Thầy tin rằng khách sẽ hào lòng hơn. Mà dù không hào lòng, kết quả cũng chỉ có thể.

GIÁO SƯ KỲ NỘM
của các trò

Giá bảo Bời Mới

dài hạn ở Nam Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm....	240

Bưu phiếu xin đề tên :
Ông TRẮC - ANH
96 Colonel Grimaud — Saigon

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras-Saigon — Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèn và làm đồ người các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

BASTOS



Trị bá chứng hay nhút
47, rue Canton-Cholon

Bà môn học rất cần thiết cho các bạn thanh niên.

Xã hội học

Kinh tế học

Chánh trị học

đạy bằng Việt văn theo lối hàn thụ.

Hồi chương trình điều lệ :

COURS DE SCIENCES SOCIALES
82-84, Blvd. de Belleville — Paris



CLIQUE DAU

Bát Tô tuổi đã dư trãm, nghìn tám ba tám (1838)
là năm ra đời,

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành
diệu lại người không ưa.

NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

CỘT TRUYỆN
của

LÝ CHÂU SẮC

BÓNG HẠNH PHÚC

TRANH VẼ
của

T. THU

Thanh rút trong cho lấy ra một lầm binh chia ngay ra trước mặt Thủy : « Đầy Bắc! Mắt thanh niên có quan niệm như Thanh một dạo nào! (nhớ là một dạo nào thôi đây nhỏ!) vì bây giờ Thanh đòi khác rồi. Thanh ao ước anh ấy sẽ là bạn thân nhất đời của Thủy. »

Vừa lúc ấy, bà Thanh ở số vở.
Thủy lễ phép cúi đầu chào.



Bà Thanh ngồi lên chiếc ghế hành
trâm ngâm xem báo.



Ông dừng dây đưa tờ báo cho
con gái xem, làm bầm : « Rường
cột của ngày mai như thế là hư
hóng cả ! »



« Sô khanh ! Sô khanh !
Thủy ơi ! Này ! Thủy nghe Thanh
điếc nhé ! Một vú ty tơ el
tinh » Cậu S... và N... yêu nhau
đãm đùi, vừa rồi S nghe N cho
biết sắp phải làm mẹ. S lo sợ tìm
đường quay truy phong



— N... buồn chán vì con người
tình phu bạc đã mượn thuốc ngủ
để trốn nợ đời. Hiện cô đang
nằm điều trị ở bệnh viện, chưa
hiết bệnh tình sẽ ra sao. »