

ĐỜI MỚI

SỐ 101

Từ 18 đến 25-2-54

NAM VIỆT..... 5\$00
TRUNG, BẮC, MIỀN, LÀO..... 8\$00

TRONG TẬP NÀY :

- ĐỂ MỞ MÀN CHO THUYẾT NHÂN BẢN MỚI
- THẾ NÀO LÀ VĂN CHƯƠNG LÀNH MẠNH?
- HỒI KÝ VĂN NGHỆ
- PHÊ BÌNH PHIM GIÁ HẠNH PHÚC
- ĐIỀU TRA : NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG 1954 CỦA BẠN GÁI ĐÔ THÀNH
- ĐU KÝ : VƯỢT TRÙNG DƯƠNG
- 2 TIỂU THUYẾT MỚI : LÀM LẠI CUỘC ĐỜI VÀ NGƯỜI NỮ CỨU THƯƠNG

HÌNH BÌA
THIẾU NỮ CAO NGUYỄN

Ảnh của E. V.



TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN
117 Đại-lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
Điện thoại : 793—Chợ Quán
Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN
Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG
Quản lý : TRÁC ANH
Hộp thư 353 Saigon

BƯỚC THƯ CHỦ NHIỆM

CÙNG CỐ THẾ NHÂN DÂN

Bạn đọc thân mến,

NĂM 1953 tới Xuân Giáp Ngọ (1954) là năm mà chúng ta đã gop sức dặt cơ sở cho nhân dân quật khởi. Với số báo Xuân 1954, chúng tôi có dụng ý đánh dấu lớn trên trường văn nghệ, và trên đường tiến thủ.

Hãy, bạn đã nhận ra. Từ cái hình bìa cho đến cách trình bày các trang bên trong, cho đến sự chọn lọc bài vở, mỗi mỗi đều có ý thức. Hình bìa biểu thi sự chung lưng đấu cật của nhân dân, do phụ nữ tiêu biểu; sự chung sức (đoàn kết) này lại hướng về dân tộc Việt Nam, với định ý giữ gìn và phát triển dân tộc tinh. Nghĩa là cái thế nhân dân của chúng ta nằm trong cái thế dân tộc; và cái thế dân tộc hướng về công lý nhân loại. Trong cái thế nhân dân của chúng ta bạn lại nhận ra sự cẩn cù nơi giao cấp sản xuất, là giao cấp cần lao (cần lao về mọi phương diện và bằng mọi cách).

Đó là cả chương trình lớn lao mà chỉ có nhân dân mới thi hành nổi. Với sự chọn lọc bài vở, Bạn cũng đã nhận ra phương pháp áp dụng và những nguyên tắc chính. Bạn hãy đọc kỹ lại những bài là: Xuân bắt tận, Văn sĩ và chánh khách, Đời là giai đoạn, Thư chúc Tết người bạn rất quen, Hội họa năm 1953 đã nói những gì, v.v. rồi bạn ngâm những bài thơ chưa đầy chí hướng quật cường, để rồi hát bài Tình Ca.

Bạn sẽ có một bản đồ chỉ về đường lối tiến triển. Bạn đã nằm trong cái thế nhân dân. Với năm 1954, chúng ta sẽ vừa cũng có cái thế đã có, vừa làm cho nó có thể tung lên.

Tình hình nội ngoại đều bức bách. Những cái gì đi ngoài và hỏng hổ trên nhân dân, xã dân tộc, phải bị đánh đổ. Trong sự dụng chạm, chà sát có thể xảy ra, cái thế nhân dân sẽ là cái thế vững chắc hơn cả. Dù là cái thế này sẽ bị bạo lực uy hiếp đi nữa, nó cũng tồn tại, để rồi quật khởi.

Chúng ta là người giác ngộ, giao đoạn tranh đấu, đứng trước các biến cố chực xảy ra, chúng ta phải hết sức trầm tĩnh. Giữ mình trong nay, đứng lên mạnh dạn ngày mai, đó mới là có ý thức giao đoạn.

Vô luận Bạn ở phương nào, Bạn hãy nhắm về một chỗ; Bạn sẽ sáng suốt nhìn vào sự biến chuyển của thời cuộc; Bạn hãy cố can đảm mà nhận ra cái lối bế tắc và chống trả lại, dù là chống trả một cách ngầm ngầm; Bạn sẽ không nhẹ dạ mà nghe những lời đe dọa của sức mạnh, của số đông, để rồi chịu sự chi phối vô hình và tiến tới sự nuối nỗi tinh thần cầu an, tức là tinh thần bại thối.

Chúng ta, trong hiện tình, chỉ là những điểm ở đáy; nhưng chúng ta nằm trong nhân dân, nằm một cách giác ngộ đường lối quật khởi, thì ngày mai chúng ta có thể hòa với nhân dân mà trồi dậy.

Không từ chối một sự hiệp lực quốc tế nào để xây dựng hòa bình nhân loại, chúng ta không để cho đồng bào chìm đắm trong biển dân tộc nào cả; chúng ta cương quyết kiên trì đơn vị quốc gia — dân tộc, bởi vì hiện tình thế giới chưa cho chúng ta xóa bỏ dân tộc, và bởi vì sự này nở của người Việt Nam, của xã hội và của dân tộc Việt Nam phải đầy đủ hơn.

Tự chủ và dung hợp để mưu sống cho dân tộc, đó là tinh chí của chúng ta.

TRẦN VĂN ÂN

HỘP THƯ TÔA SOẠN

Các bạn Tôn thất Quán, Huyền Minh, Dương Quỳnh, Sơn Hiền, Quảng Sinh, Mộc đình Nhân, Diên Ngãi, Bích Nguyên, Hồ lăng vân Thành, Mộng Quang. Đầu nhận được bài các bạn. Đa tạ.

Bạn Hoàng quang Chính.

« Đợi ngày trời sáng » có nhận được. Chúng tôi cũng đã nhận được một số bài dự thi và cốt truyện phim. Đang xem và sẽ đăng dần.

Bạn T. Phú Đức:

Rất tiếc, bức ảnh bạn gửi chậm. Có dịp sẽ đăng.

Bạn Viễn Lăng:

Bạn Phạm xuân Hoài ở Huế muốn rõ địa chỉ ban. Cho biết y kiến gửi về Tòa soạn để tin cho P.X.H. biết.

Bạn Lê Thu (Marseille):

Đã đọc « Suối Ngang » của bạn. Nội dung đã nói được một cái gì, nhưng lời chưa gọn, ý chưa được đọng. Trong lúc đợi bài khác của bạn, sẽ có thư riêng gửi bạn một ngày gần đây.

Bạn Tường Phong:

Nhận đủ bài của bạn. Cám ơn bạn. Có bài có thể đăng được nhưng không tiện đăng ngày.

Bạn Phương:

Mấy bài của bạn hợp với T.M. hơn D.M. không đăng D.M. được.

Bạn Thu Vân:

Bạn muốn nói gì trong bài thơ ấy? Gửi cho bài khác, để tái mới hơn.

Bạn Đặng vũ Nùng:

Có xem kỹ lá thư bạn gửi về Tòa soạn.

Bạn Tùng Đan:

Sao lại viết lên hai mặt giấy?

Các bạn Hoàng việt Bách, Hữu Đức:

Bài các bạn đã nhận được.

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn
447 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán.
Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lệ trả lại bản thảo.

— Bài viết về tòa soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biện hiệu thường ký dưới bài.

Cùng các bạn gửi bài đăng báo.— Tòa soạn tiếc không đủ thời giờ để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà thề tình cho. Đa tạ.

Giá báo Đời Mới
dài hạn
(cả tiền trước phí)

TRUNG, BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng....	28\$00
3 tháng....	84,00
6 tháng....	168,00
1 năm....	336,00

Bắt đầu từ Đời Mới số 72.

Bru phiếu xin đề tên:
ông TRÁC ANH

96 Colonel Grimaud-Saigon

NHÌN CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG

XÉT RA ĐƯỜNG LỐI CHÁNH TRỊ CỦA HAI KHỐI LỚN

TRẦN VĂN ÂN viết

GIẶC đánh ở Đông Dương, ở Berlin
Cường quốc nói chuyện dàn xếp chiến tranh.

Việt Nam tranh thủ giải phóng dân tộc, Bắc kinh và Moscou lại đóng vai chủ động, Paris và Washington cũng nắm giằng mói quyết định.

Thế dù chúng tỏ rằng ở Việt Nam chưa có ai làm chủ tình hình. Gần đây, thế chiến tranh của Việt Minh tăng cường, lực lượng chiến đấu của họ bức bách khắp mặt trận. Chánh phủ Pháp phái nhân viên trọng yếu bay sang Đông Dương không ngớt. Bộ trưởng quân lực Chevigné, rồi tới Bộ trưởng quốc gia liên kết Jacquet, đến cả Tổng trưởng Pleven cũng sang đây, và chuyến đi này của cựu Thủ tướng Pháp quốc có mang theo quyền hành rất rộng, kè như ông có đặc quyền áp dụng tại địa phương những biện pháp quan hệ. Washington cũng bồn chồn lo gởi qua Đông Dương nhiều huấn luyện viên và cho biết rằng mặc dù mình không trực tiếp tham gia chiến tranh, chờ sự viện trợ được tăng số.

Chỉ có Bắc kinh là điểm linh. Moscou thì lúc nào cũng như lúc nào là Thủ đô của thế giới đệ tam quốc tế, nên giữ thái độ thận nhiên.

Ở Berlin ngoại trưởng Pháp Bidault có đưa ra đề nghị nhóm ngũ cường để giải quyết hai vấn đề Đông dương và Triều Tiên, nhưng điều kiện phải có trước hết là Bắc kinh phải tỏ thiện chí hòa bình bằng cách không viện trợ Việt Minh và chấp nhận sự mở hội chánh trị về Triều Tiên. Lẽ tự nhiên là Ông Molotov rất đe dặt, và có lẽ Ông cũng đã trả lời rằng « cùng nhau đồng ngưng viện trợ », làm cho cường quốc Tây Âu khó xử trí.

Trên đây là bê ngoài của chánh trị quốc tế. Bê trong có phần khác hơn nhiều. Ta thử nhìn vào chiến cuộc Đông Dương. Ở khắp nơi quân đội Việt Minh đều rộn rịp; đến cả mặt trận Lào cũng không yên; không những bỗng nhiên mặt trận Lào hóa ra quan trọng. Trước đây Điện Biên Phủ là mục tiêu chánh trị của Việt Minh, người ta tưởng như thế. Thế mà Điện Biên Phủ không mất. Người ta cũng nghĩ rằng « Cụ » và ăn Tết Hanoi, mà Hanoi vẫn ăn Tết như năm trước. Đột nhiên, Việt Minh tiến xuống con đường Kontum; địa điểm này đã thất thủ.

Luang Prabang trở nên mục tiêu chánh.

Khi viết bài này không là nhà chiến lược, chiến thuật. Nhưng lấy mắt chánh trị mà xem, thì quả là Việt Minh đánh cái thế chánh trị, cái thế lâu dài,

Làm cho Pháp tan mạc binh lực, không lấy Bắc Việt, đánh bọc đường rừng, tiến xuyên Lào quốc.

Có thể tin rằng họ nhắm một vùng bao la rộng rãi là vùng Cao miên, Thái Lan, Mălai, Miến điện.

Vì sao Việt Minh nhăm rộng như thế? Có lẽ vì Việt Minh có ý định phá « Mật trận Phật giáo » do người Anh chủ xướng ở vùng Đông Nam Á. Và có lẽ vì ngày nay Cụ Hồ Chí Minh được đưa lên chức vụ cao về miền Nam Đông Á.

Có uy hiếp một vùng lớn lao gồm có Miên, Lào, Thái, Mălai, Miến, thì mới làm cho An Rộ ngã hẳn về mình, và nhất là lấy ưu thế ở Đông Á để bù lại cái thế sút kém ở các nơi của khối Nga Cộng. Và có uy hiếp lớn lao mới buộc phe Tây Âu nhượng bộ lớn.

Việt Minh,

ngộ như đem toàn lực mà đánh để buộc quân đội Pháp chịu thua hổn, thì Việt Minh đang phải một bộ đội đông nhứt ở Đông Nam Á ngày nay (trừ Trung Hoa ra). Xiêm (Thái Lan), Miến Điện, Mălai, Cao Miên và Lào hiệp lại thì không có số quân binh của Liên hiệp Pháp tại Việt Nam. Việt Minh lấy Xiêm còn dễ hơn lấy Nam Bộ Việt Nam. (Tin ngày 10-2 Tòng ủy Dejean sang Bangkok).

Mà lấy được vùng kia thì chẳng khác nào quân Đức chiếm nước Pháp mà khôi phục chiến lũy Maginot.

Coi đó thì rõ là đường lối chánh trị của trục Moscou Bắc kinh nhắm thẳng xuống Đông Nam Á. Không khỏi cưỡng quốc Tây Âu đã trù bị đối phó. Chưa biết Pháp có thái độ nào ở bờ trái chánh trị. Nếu bị thiệt hại mà không hưởng thụ kết quả thì chắc là Pháp tìm lối thoát thân. Còn nếu phải ở lại thì Pháp sẽ bắt buộc

(xem tiếp trang 40)

Bắt đầu từ

ĐỜI MỚI

số này :

● Những thanh niên đang đứng trước ngã ba

● Những người hoang mang đang tìm một lối thoát

SẼ TÌM THẤY MÌNH Ở TRONG

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

truyện dài thời thế
của HÀ PHƯƠNG

cực tả mọi nỗi chia sẻ, mọi nỗi rui buồn, mọi niềm hy vọng của lớp người dở sống dở chết đang dãy dưa trong cảnh ngang trái để cố tìm lối thoát cho thế hệ 1950. Một tiểu thuyết sâu sắc, dưới ngòi bút linh động của nhà văn xã hội HÀ PHƯƠNG

CÙNG TRONG SỐ NÀY,
ĐỜI MỚI KHỞI ĐĂNG:

Một tiểu thuyết dài tình cảm mới

NGƯỜI NỮ CỨU THƯƠNG

Phóng tác của HOÀNG THƠ

— Câu chuyện của người ở lại cũng như người ra đi trong thời chiến tranh.

— Đời tình cảm của người vợ hiền trong lòn chồng vắng mặt.

— Khi người chồng ở mặt trận trở về bị tàn phế, người vợ còn trẻ đẹp đổi xú ra sao?



ĐỜI MỚI từ số sau sẽ có thêm :

1 trang trào phúng

DO CÁC CÂY VIẾT HÍ LỘNG
CỦA BỘ BIÊN TẬP « TIN MỚI »

PHỤ TRÁCH

— Trang thiếu niên sẽ do cây viết trẻ tuổi DUY SINH đảm nhận,

— HỒ HÂN SƠN sẽ đọc lại và bình luận truyện Tam Quốc theo con mắt ngày nay.

BỨC THƯ CHỦ NHIỆM

CÙNG CỐ THẾ NHÂN DÂN

Bạn đọc thân mến,

NĂM 1953 tới Xuân Giáp Ngọ (1954) là năm mà chúng ta đã góp sức đặt cơ sở cho nhân dân quật khởi. Với số báo Xuân 1954, chúng tôi có dụng ý đánh dấu lớn trên trường ván nghệ, và trên đường tiến thủ.

Hãy, bạn đã nhận ra. Từ cái hình bìa cho đến cách trình bày các trang bên trong, cho đến sự chọn lọc bài vở, mỗi mỗi đều có ý thức. Hình bìa biểu thị sự chung lưng đấu cật của nhân dân, do phụ nữ tiêu biểu; sự chung sức (đoàn kết) này lại hướng về dân tộc Việt Nam, với định ý giữ gìn và phát triển dân tộc tinh túng. Nghĩa là cái thế nhân dân của chúng ta nằm trong cái thế dân tộc; và cái thế dân tộc hướng về công lý nhân loại. Trong cái thế nhân dân của chúng ta bạn lại nhận ra sự cẩn cù nỗ lực giải sản xuất, là giải sản lao (cần lao về mọi phương diện và bằng mọi cách).

Đó là cả chương trình lớn lao mà chỉ có nhân dân mới thi hành nổi. Với sự chọn lọc bài vở, Bạn cũng đã nhận ra phương pháp áp dụng và những nguyên tắc chính. Bạn hãy đọc kỹ lại những bài là: Xuân bắt tay, Văn sĩ và chánh khách, Đời là giai đoạn, Thủ chúc Tết người bạn rất quen, Hội họa năm 1953 đã nói những gì, v.v. rồi bạn ngầm những bài thơ chưa đầy chí hướng quật cường, để rồi hát bài Tình Ca.

Bạn sẽ có một bản đồ chỉ về đường lối tiến triển. Bạn đã nằm trong cái thế nhân dân. Với năm 1954, chúng ta sẽ vừa cống cối cái thế đã có, vừa làm cho nó có thể tung lén.

Tình hình nội ngoại đều bức bách. Những cái gì đi ngoài và hỏng hóc trên nhân dân, xa dân tộc, phải bị đánh đổ. Trong sự dụng chạm, chà sát có thể xảy ra, cái thế nhân dân sẽ là cái thế vững chắc hơn cả. Dù là cái thế này sẽ bị bạo lực uy hiếp đi nữa, nó cũng tồn tại, để rồi quật khởi.

Chúng ta là người giác ngộ giai đoạn tranh đấu, đang trước các biến cố chực xảy ra, chúng ta phải hết sức trăm tinh. Giữ mình trong nay, đừng len mạnh dạn ngày mai, đó mới là có ý thức giai đoạn.

Vô luận Bạn ở phương nào, Bạn hãy nhắm về một chỗ; Bạn sẽ sáng suốt nhìn vào sự biến chuyển của thời cuộc; Bạn hãy cố can đảm mà nhận ra cái lối bế tắc và chống trả lại, dù là chống trả một cách ngầm ngầm; Bạn sẽ không nhẹ dạ mà nghe những lời đe dọa của sức mạnh, của số đông, để rồi chịu sự chèn ép và tiến tới sự nuối náu tinh thần cầu an, tức là tinh thần bại회.

Chúng ta, trong hiện linh, chỉ là những điểm ở đó đây; nhưng chúng ta nằm trong nhân dân, nằm một cách giác ngộ đường lối quật khởi, thì ngày mai chúng ta có thể hòa với nhân dân mà trỗi dậy.

Không từ chối một sự hiệp lực quốc tế nào để xây dựng hòa bình nhân loại, chúng ta không để cho đồng bào chìm đắm trong biển dân tộc nào cả; chúng ta cương quyết kiên trì đơn vị quốc gia — dân tộc, bởi vì hiện tình thế giới chưa cho chúng ta xóa bỏ dân tộc, và bởi vì sự nảy nở của người Việt Nam, của xã hội và của dân tộc Việt Nam phải đầy đủ hơn.

Tự chủ và dung hợp để mưu sống cho dân tộc, đó là tôn chỉ của chúng ta.

TRẦN VĂN ÂN

HỘP THƯ TÒA SOẠN

Các bạn Tôn thất Quán, Huyền Minh, Dương Quỳnh, Sơn Hiền, Quảng Sinh, Mộc đình Nhân, Điện Ngôi, Bích Nguyên, Hồ lăng vân Thành, Mộng Quang.
Đã nhận được bài các bạn. Đề tài:

Bạn Hoàng quang Chính.

Đến ngày trưa sáng có nhận được. Chúng tôi cũng đã nhận được một số bài dự thi về cốt truyện phim. Đang xem và sẽ đăng dần.

Bạn T. Phú Đức:

Rất tiếc, bức ảnh bạn gửi chậm. Có dịp sẽ đăng.

Bạn Viễn Lăng:

Bạn Phạm xuân Hoài ở Huế muốn rõ địa chỉ bạn. Cho biết ý kiến gửi về Tòa soạn để tìm cho P.X.H. biết.

Bạn Lê Thu (Marseille):

Đã đọc « Suối Ngang » của bạn. Nội dung đã nói được một cái gì, nhưng lời chưa gọn, ý chưa được định. Trong lúc đợi bài khác của bạn, sẽ có thư riêng gửi bạn một ngày gần đây.

Bạn Tường Phong :

Nhận đủ bài của bạn. Cám ơn bạn. Cả hai có thể đăng được nhưng không tiện đăng ngay.

Bạn Phượng :

Mấy bài của bạn hợp với T.M. hơn D.M. không đăng D.M. được.

Bạn Thu Văn :

Bạn muốn nói gì trong bài thơ ấy? Gửi cho bài khác, để tái mới hơn.

Bạn Đặng Vũ Nhung :

Có xem kỹ lá thư bạn gửi về Tòa soạn.

Bạn Tùng Đan :

Sao lại viết lên hai mặt giấy?

Các bạn Hoàng Việt Bách, Hữu Đức :

Bài các bạn đã nhận được.

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn
147 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán.

Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lệ trả lại bài thảo.

— Bài viết về tòa soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

Cùng các bạn gửi bài đăng báo.— Tòa soạn tiếc không đủ thì giờ để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà thắc tình cho. Đề tài.

Giá báo Đời Mới
dài hạn
(cả tiền cước phí)

TRUNG, BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng....	28.000
3 tháng....	84,00
6 tháng....	168,00
1 năm.....	336,00

Bắt đầu từ Đời Mới số 72.

Bưu phiếu xin đề tên:
ông TRÁC ANH

96 Colonel Grimaud — Saigon

NHÌN CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG XÉT RA ĐƯỜNG LỐI CHÁNH TRỊ CỦA HAI KHỐI LỚN

TRẦN VĂN ÂN viết

GIẶC đánh ở Đông Dương, ở Berlin

Cường quốc nói chuyện dàn xếp chiến tranh.

Việt Nam tranh thủ giải phóng dân tộc, Bắc kinh và Moscou lại đóng vai chủ động, Paris và Washington cũng nắm giằng mồi quyết định.

Thế dù chúng tỏ rằng ở Việt Nam chưa có ai làm chủ tình hình. Gần đây, thế chiến tranh của Việt Minh tăng cường, lực lượng chiến đấu của họ bức bách khép mặt trận. Chánh phủ Pháp phải nhân viên trọng yếu bay sang Đông Dương không ngớt. Bộ trưởng quân lực Chevigné, rồi tới Bộ trưởng quốc gia liên kết Jacquet, đến cả Tổng trưởng Pleven cũng sang đây, và chuyến đi này của cụm Thủ tướng Pháp quốc có mang theo quyền hành rất rộng, kè như ông có đặc quyền áp dụng tại địa phương những biện pháp quan hệ. Washington cũng bồn chồn lo gởi qua Đông Dương nhiều huấn luyện viên và cho biết rằng mặc dù mình không trực tiếp tham gia chiến tranh, chờ sự viện trợ được tăng số.

Chỉ có Bắc kinh là điềm tĩnh. Moscow thì lúc nào cũng như lúc nào là Thủ đô của thế giới đệ tam quốc tế, nên giữ thái độ thận trọng. Chỉ có Bắc kinh là điềm tĩnh. Moscow thì lúc nào cũng như lúc nào là Thủ đô của thế giới đệ tam quốc tế, nên giữ thái độ thận trọng. Có tin rằng họ nhắm một vùng bao la rộng rãi là vùng Cao miên, Thái Lan, Mă lai, Miến điện.

Việt Minh nhầm rộng như thế? Có lẽ vì Việt Minh có ý định phá « Mặt trận Phật giáo » do người Anh chủ xướng ở vùng Đông Nam Á. Và có lẽ vì ngày nay Cụ Hồ Chí Minh được đưa lên chức vụ coi về miền Nam Đông Á.

Có uy hiếp một vùng lớn lao gồm có Miến, Lào, Thái, Mă, Miến, thì mới làm cho

Ấn Độ ngã hẳn về mình, và nhất là lấy ưu thế ở Đông Á để bù lại cái thế sút kém ở các nơi của khối Nga Cộng. Và có uy hiếp lớn lao mới buộc phe Tây Âu nhượng bộ lớn.

Việt Minh,

ngộ như đem toàn lực mà đánh đòn buộc quân đội Pháp chịu thua hổn, thì Việt Minh đụng phải một bộ đội đông nhất ở Đông Nam Á ngày nay (trừ Trung Hoa ra). Xiêm (Thái Lan), Miến Điện, Mă Lai, Cao Miên và Lào hiệp lại thì không có số quân binh của Liên hiệp Pháp tại Việt Nam. Việt Minh lấy Xiêm còn dễ hơn lấy Nam Bộ Việt Nam. (Tin ngày 10-2 Tòng ủy Dejean sang Bangkok).

Mà lấy được vùng kia thì chẳng khác nào quân Đức chiếm nước Pháp mà không phải chiến lũy Maginot.

Coi đó thì rõ là đường lối chánh trị của trục Moscow Bắc kinh nhằm thẳng xuống Đông Nam Á. Không khỏi cường quốc Tây Âu đã trù bị đối phó. Chưa biết Pháp có thái độ nào ở bờ trái chánh trị. Nếu bị thiệt hại mà không hưởng thụ kết quả thì chắc là Pháp tìm lối thoát thân. Còn nếu phải ở lại thì Pháp sẽ bắt buộc

(xem tiếp trang 40)

TRANG 3

Bắt đầu từ

ĐỜI MỚI

số này :

● Những thanh niên đang đứng trước ngã ba

● Những người hoang mang đang tìm một lối thoát

SẼ TÌM THẤY MÌNH Ở TRONG

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

truyện dài thời thế
của HÀ PHƯƠNG

cực tả mọi nỗi chia sẻ, mọi nỗi
vui buồn, mọi niềm hoài vọng của
lớp người dở sống dở chết đang
dẫy dued trong cảnh ngang trái để
cố tìm lối thoát cho thế hệ 1950
Một tiêu thuyết sâu sắc, dưới ngòi
bút linh động của nhà văn xã hội
HÀ PHƯƠNG

CÙNG TRONG SỐ NÀY,
ĐỜI MỚI KHỞI ĐĂNG :
Một tiêu thuyết dài tình
cảm mới

NGƯỜI NỮ CỨU THƯƠNG

Phóng tác của HOÀNG THO

— Câu chuyện của người ở lại cũng
như người ra đi trong thời chiến tranh.

— Đời tình cảm của người vợ hiền
trong lúchồng vắng mặt.

— Khi người chồng ở mặt trận trở về
bì tàn phế, người vợ còn trẻ đẹp dõi
xứ ra sao?



ĐỜI MỚI từ số sau sẽ
có thêm :

1 trang trào phúng

DO CÁC CÂY VIẾT HÌ LỘNG
CỦA BỘ BIÊN TẬP « TIN MỚI »

PHÚ TRÁCH

— Trang thiếu niên sẽ do cây
viết trẻ tuổi DUY SINH đảm nhận,

— HỒ HÂN SƠN sẽ đọc lại và
bình luận truyện Tam Quốc theo
con mắt ngày nay.

Thủ tướng Bùi Lộc hiệu triệu các vị bác sĩ y khoa được sỹ Toàn quốc

Thủ tướng Bùi Lộc vừa đưa lời kêu gọi các vị bác sĩ, y khoa, dược sĩ toàn quốc. Bản hiệu triệu gồm có những điểm chính sau đây :

1) Cứu bệnh như cứu hỏa, nhưng những người nghèo khổ mang bệnh thiếu phuơng tiện để chữa bệnh.

2) Chánh phủ kêu gọi các bác sĩ, dược sĩ góp phần công lao vào phong trào cứu bệnh của chánh phủ.

A.— Chánh phủ sẽ mở ngay các phòng khám bệnh không lấy tiền ở khắp các khu binh dân. Chánh phủ yêu cầu các bác sĩ mỗi tuần dành cho dân nghèo nứa ngày khám bệnh cho toa không lấy tiền.

B.— Được sỹ bán thuốc theo những toa trên trừ bớt một phần tiền.

Ông Đoàn Rạng được cử thay thế ông Nguyễn Hữu Lượng

Sáng ngày 9-2-54, ông Lê Thăng long trưởng bộ thông tin có mờ cuộc hội nghị báo chí tại bộ trưởng Richaud có đóng đầu đại diện báo chí Việt Pháp, Hoa tham dự.

Ông Tòng trưởng bộ thông tin liền đề cập đến sự thay thế quan trọng ở chức Tòng giám đốc Thông tin sau khi ông Nguyễn Hữu Lượng xin nghỉ. Ông Đoàn Rạng cựu tòng thanh tra xã lão được ủy nhiệm chuyên chuyển qua bộ Thông tin đảm nhận công tác thèn chốt ấy.

Đại tướng Fay đã tới Saigon

Đại tướng Pierre Fay, tham mưu trưởng lực lượng không quân Pháp đã tới Saigon hôm 7-2-54.

Đại tướng sẽ đi thanh tra các lực lượng không quân Pháp đóng trên các lãnh thổ hành quân ở Đông dương.

Ông Pleven đến Saigon

Ông Pleven, Tòng trưởng Quốc phòng Pháp cùng đại tướng Ely đã đến Saigon sáng ngày 9-2-54.

Tòng tư lệnh lực quân Anh ở Viễn Đông đến Saigon

Tướng Sir Charles Loewen, tòng tư lệnh lực quân Anh đã từ Singapore đến Saigon.

Đại tướng Van Fleet sẽ sang nhậm chức ở Đông dương?

Giới quân sự Mỹ kinh ngạc về những tin theo đó tướng James Van Fleet, nguyên tư lệnh quân đội Mỹ ở Cao lỵ sẽ được triệu ra chỉ huy một phái bộ quân sự Mỹ ở Đông dương?

Hiện nay Van Fleet điều khiển một công ty kỹ nghệ tư nhân.



Tin chiến sự

Trong tuần này, khắp các mặt trận đều có chuyển động. Số lần nhất là mặt trận Trung châu, mặt trận Lào và mặt trận Cao Nguyên Nam Trung Việt.

Mặt trận Bắc Việt

Từ lúc sư đoàn 308 tiến quân về thung lũng Nam Hou để tiến thẳng tới Luang Prabang, quân đội Pháp - Việt bị vây bấy lâu ở Điện Biên Phủ cũng bắt đầu mở những cuộc hành quân.

Ngày 6-1, quân đội Pháp Việt gồm hàng ngàn người di cách Điện Biên Phủ 4 cây số thì gặp Việt Minh. Trận đánh hoành toan theo một lối mới. Không phải là một trận chiến đấu giữa lực quân mà thời nhưng đó là một cuộc vật lộn giữa trọng pháo và các ô súng cao xạ chống với phi cơ. Lúc quân đội Pháp Việt lại gần, đại bác Việt Minh đặt trên đồi bắt đầu khạc đạn. Trọng pháo ở Điện Biên Phủ bắn trả lại. Sau cùng hai bên đã đi đến một trận đánh xáp lá cà vô cùng ác liệt. Đến chiều quân đội Pháp rút lui.

Sau trận Điện Biên Phủ phải kè đèn những trận đánh vùng Trung Châu. Đại tướng Cogny mở một cuộc lảo thanh trong khu tam giác Nam Định - Mỹ - Cố-Lê Xá xâm ra những vụ dụng độ giáp liên quân Pháp Việt với sư đoàn 320 và trung đoàn địa phương 50. Hiện nay, chính ở nơi đây đã diễn ra những trận đánh kịch liệt.

Trên sông Nam Định, Việt Minh tổ chức một cuộc phục kích lớn gây cho liên quân Pháp Việt bị thiệt hại về người và dụng cụ.

Khu Phù Lỷ, đồn Kinh Thành bị V.M. tấn công phá hủy, liên quân có bị tàn thất.

Không quân oanh tạc phía đông khu lòng chảo và khô dry trú vùng Tuân Giáo.



Mặt trận Lào

Các đơn vị chính của Việt Minh trong đó có sư đoàn 308 hiện đang đóng ở sông Nam Bắc một nhánh sông Nam Hou.

Đóng quân lại đây trong một thời gian ngắn, 308 đang tiến thẳng hạ lưu con sông Nam Hou. Những bờ tre nứa chờ vỗ khỉ mà không quân đã nhận thấy ở trên dòng sông Nam Hou chứng tỏ rằng V.M. đang chuẩn bị mở cuộc bao vây kinh đô nước Lào.

Quân đội Pháp Lào đang tập hợp ở khu thung lũng Thương Lào, phía bắc Luang Prabang. Vùng này có một phi trường cho phi cơ Dakota. Hiện quân đội Pháp Lào đang lo tăng cường vị trí này.

Việt Minh đang bắt tay vào việc huấn luyện chính trị ở bên cạnh dân chúng Lào. Đổi với chiến dịch này, quân đội Pháp tuy thuộc hoàn toàn ở đồi không quân chuyên vận. Các cây cầu không vận hoạt động khớp hướng. Đến thung lũng Nam Hou, V.M. định tiêu

diệt lực lượng Pháp do đại tá Crèvecoeur chỉ huy đóng ở đây nhưng không đi đến kết quả hiện đang tiếp tục tiến quân. Quân đội Pháp Lào gấp hai điều trở ngại: — Chiến trường là miền rừng rú bao la cần trả cho việc hành quân.

Quân lực địa phương Việt Minh trước Luang Prabang che chở cho việc tiến quân của sư đoàn 308. Theo các giới quân sự, 308 hình như đã dừng lại ở vùng sông Nam bắc nhưng địa phương quân đã xuất hiện ở ngay trước những đồn lúy tiền tuyến thuộc châu ol bồ phòng Luang Prabang.

Phía bắc Pakse một đồn Pháp Lào bị tấn công nhưng đã đánh lui được Việt Minh.

Các đợt tuần tiễu Pháp Lào vẫn hoạt động ráo riết ở miền Trung Lào, nhất là quanh miền Tchepone. Đồn Lào Ngan đã được lệnh rút binh.



Mặt trận Trung Việt

Mặt trận Trung Việt trong tuần này đáng kể là mặt trận miền cao nguyên Nam Trung Việt.

Kontum trước áp lực của V.M. đã hoàn toàn tan rã. Các phần tử khinh binh Pháp cũng đã được lệnh dời đi. Kontum một thành phố nhỏ gồm 150.000 dân, đa số là dân miền núi.

Theo nguồn tin của báo J.E.O trưởng hợp rút binh ra khỏi Kontum đã diễn ra như sau: Việt Minh mở cuộc xung phong vào thành phố định bao vây

nhưng sau nhiều trận giao chiến kịch liệt, quân đội Pháp đã mở được một lỗ thủng và rút về Plei Ku.

Áp lực của V.M. vào vùng Dak Doa & vĩ đồng con đường xuyên ngang Plei Ku Kontum có vẻ tăng thêm chút ít.

Sau trận tấn công lần thứ hai đồn Dak Doa vào đêm 5-2-54 mồng 6 tháng 2, lính quân tìm thấy nhiều xác V.M. tử trận. Một đồn binh bô túc nhỏ ở Dak Doa túc là đồn Dak Bot đã rút lui.

Công cuộc tảo thanh vẫn tiếp diễn bằng sự kiểm soát những người khả nghi song song với các cuộc càn quét.

Khu Huế, một trường cán bộ Việt Minh bị tấn công vào ban đêm có bị vỡ tan thất.

Trong khu vực cuộc hành quân "Atlante", công việc giải phóng cánh đồng Mỹ đã hoàn tất.

Các đơn vị ở phía Tây vẫn tiếp tục tiến. Phía đông, các cuộc lảo thanh vẫn tiếp diễn.

Mặt trận Nam Việt

Khắp toàn lãnh thổ vẫn có những cuộc pháo kích của đối phương vào các pháo đài nhưng không có kết quả mấy.

Mặt trận Cao Mèn

Ngày 9-2, hai tháp canh trên quốc lộ số 3 trong khu Takeo. Côn Vợt đã bị Việt Minh khuây rối kịch liệt. Lực lượng Cao Mèn có tập kích một tốp Việt Minh ở hòn Kralou.

(xem tiếp trang 41)

THỜI TIẾN

CÁI "định" của tuần lễ quốc tế vừa qua vẫn là Hội nghị Bát Linh. Mặc dù Hội nghị này thề vẫn là cái "trú" để cho Tứ Cường bám lấy mà... xoay nhau.

Hai vai trò chính, Mỹ và Nga, đang găng thẳng trong việc mặc cả mặc lè về việc Trung Cộng tham gia hội nghị:

Nga đòi sự có mặt của phe Mao.

Mỹ chịu ứng, miễn sao Mao không được tiếp viện cho Việt Cộng nữa, lấy cớ rằng: chính Mỹ cũng không givi quân đội sang Đông Dương.

Đồng thời hai vai phụ, Anh và Pháp một mặt thì thành khẩn cố kết với nhau để đối phó với các thành phần lèo tèo khùng và phả rời ở Tây Âu (như Y pha nho), một mặt thì triệt để khai thác máu thuẫn giữa Nga và Mỹ: nới tay cho Nga để nghị hiệp ước đảm bảo 50 năm hòa bình cho châu Âu, bằng cách đòi hủy bỏ hiệp ước "Công đồng phòng thủ châu Âu" và hiệp ước "Đại Tây dương", mặc sức cho Mỹ cống cỗ lực lượng phòng thủ miền Nam Á (xây pháo đài chiến lũy từ kênh Suy è Á rập đến Moncay Việt Nam); rồi cố ý thả lỏng cho Việt Cộng — tức là Trung Cộng — tràn sang Thượng Lào và Tây Việt uy hiếp Xiêm La, Miến Điện, Mã Lai.

Để biểu dương thanh thế, về mặt ngoại giao:

Nga thì thả hơi ăn to nói lớn (Molotov diễn thuyết hăng hái ba giờ ở giữa Hội Nghị rồi tung ra những tin "khởi hấn" (hết « 21 vị ngoại giao Trung Cộng túc trực ở Bát Linh», đến « Mạc tư khoa chánh thức đưa kiến nghị cho Pháp để điều đình chiến tranh V.N. giữa Pháp và Trung Cộng», đến « Phó ngoại trưởng T.C. sẽ tới Bát Linh để dàn xếp mọi việc nói trên»).

Mỹ thì nín tiếng ở giữa Hội Nghị nhưng lại cho thà tin: « tàu ngầm nguyên tử NAUTILUS dù sức công hâm bắt cứ căn cứ địa quân sự nào ở lục địa», « nò lực túc thời của Mỹ là nhằm vào việc tăng cường binh lực Pháp ở Châu Âu để ngăn cản Pháp thương thuyết hòa bình», Anh thì thầm lặng trù bị tăng cường mối bang giao với Pháp ở cả Đông Dương (giết thương tướng Ch. Loewen sang mặt trận Việt Pháp nghiên cứu tình hình) lẫn Tây Âu (tung dư luận phản đối việc Y pha nho phóng thích Ma rốc); và thắt chặt dây liên kết với các nước "chư hầu" bằng cuộc tuần du của Nữ hoàng Elizabeth II.

Pháp thì nắm thể trọng tài ở Hội Nghị (đứng trung gian giữa Nga Mỹ, Nga Anh, Mỹ Anh) và tăng cường bang giao với toàn khối Á đông (Nhật, Hàn, Xiêm, Án và cả Trung Cộng nữa nếu cần, — nhất là Xiêm).

Còn về mặt quân sự thì rõ rệt nhất có hai việc này :

1. — Phe Nga Trung Việt Cộng định gây ra cuộc "Tây du của Đường Tam Tạng tần thời" mượn đường Bắc Việt (như hồi đầu thế kỷ X) mà tràn sang Miến Án để cướp ba vựa lúa lớn nhất thế giới là: triều sông Irrawaddy ở Miến, "Mé Nam" ở Xiêm, và "Mé Kong" ở Việt;

2. — Phe Mỹ Anh Pháp tính việc xây chiến lũy "phòng Cộng" kéo dài từ eo biển Gibraltar (Y pha nho) qua Suy è Á rập qua Móng cáy (Việt) sang Đông Kinh (Nhật).

Đề làm gì?

Nếu không phải để gây cái thể "điều đình" ở Hội Nghị Bát Linh?

THỂ NHÂN

13-II-54

Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

Báo chí, quyền thứ tư...
ở nước người

Ký giả Robert Aeschelmann tuần rộn
diễn thuyết tại rạp Norodom Saigon, nói về
« Báo chí, ảnh hưởng và giới hạn của quyền
thứ tư ». Diễn giả nhắc nhở đến sự tự do của
các báo ở Anh, Mỹ, và nhất là ở Pháp, khiến
cho Hậu Nghệ ngạc nhiên mà thèm tự do của
ký giả ngoài quốc.

Lẽ tất nhiên là số phận của ký giả ở đây
không nên đem so với đồng nghiệp ở các
nước độc lập, tự do, nhưng chẳng biết ông
Aeschelmann có thâm ý gì khi nêu ra vấn đề
báo chí là quyền thứ tư, vào lúc nghe nói ở
đây sẽ nói rộng báo chí ?



Pháp cung ly với Nga 29 lần
trong một bữa tiệc

BẾN lề hội nghị Tự cường ở Berlin,
cô những bất ngờ và đột biến khá đặc biệt :
— Ngoại trưởng Mỹ làm làm lì lì chiếm kỵ
lục trong hội nghị, đã làm cho phái đoàn Nga
ngạc nhiên khi ông chấp thuận ngay chương
trình nghị sự của ông Molotov đưa ra. Chỉ cái
diễn chương trình nghị sự này không thôi,
năm 1949, ở Hàng Thatched Biên Paris, Mỹ Pháp
Anh và Nga đã cãi với nhau luôn ba tháng
trời mới đồng ý.

Một người đầu bếp Đức bưng rượu huỷ
ky mời các ngoại trưởng uống, khi đến trước
ông Molotov, thì bất ngờ ông này thất tiếng
Anh hỏi : « Tại sao anh không uống ? » Trong
lúc bối rối, người đầu bếp trả lời ấp úng bằng
mấy tiếng Đức, ngoại trưởng Nga liền lấy một
ly rượu đưa tận tay y mời cung ly với ông.
Người đầu bếp Đức uống xong rồi vội chuồn.
Nhưng từ hôm đó người đầu bếp Đức đã quên
bưng khay rượu đến trước mặt ngoại trưởng
Nga để được ông này mời lại cung ly.

— Ông Bidault là ngoại trưởng Tây phương đầu
tiên ăn tiệc với Molotov. Trong bữa tiệc ngoại
giao này, cứ hai phút là bên Pháp (5 người) và
bên Nga (7 người) đều đứng lên cung ly với
nhau, cộng cả thảy 29 lần trong hôm ấy.
Ông Molotov kỳ này uống rượu vội da thiết
(chứ không phải để chai nước lạnh trước mặt

núi thường lệ) vì biết ông Bidault cũng
không phải là tay mạn rượu. Các nhà thuộc
ngoại giao đoàn Pháp đã uống thuốc sâm trước
bữa tiệc để phòng say rượu.



Cùng bên lề hội nghị Berlin

MỘT nhà áp-phe Thụy Điển tên Kinnberg, cao ngót 2 thước tây, tự xưng là bà con
xá với ông Molotov, đến trước tòa đại sứ đòi
gặp ngoại trưởng Nga, ngày thứ hai cuộc hội
nghi. Không được tiếp, anh chàng cao lớn này
liền xông xáo vào, gặp 3 cảnh binh ngăn lại.
Giận dữ, y chụp lấy ghế rồi vác cả xa-lông đập
choi nhau. Phải có một toán tuần tiễu 12
người lính Đức đến can thiệp, mới tri được y,
sau khi đã lẩn lượt theo nhau bị đập ván.
Kinnberg bị bắt đưa đến bệnh viện Cảnh sát,
và từ hôm đó chưa có ai dám lại gần y. Chẳng
rõ anh chàng Thụy Điển bà con thế nào với
người trưởng Nga và muốn gì đây mà chưa chi
đã tính chuyện hung hán thế ?



Đồng bạc lại sụt giá ?

MÁY hôm rày trong các giới buôn
bán ở Saigon tin đồng bạc Đồng dương lại sắp
bi đánh sụt giá được đồn dài lung tung. Tin
này bắn ra sau khi dài phát thanh Dalat đề cập
đến vấn đề « quốc hưu hóa đồng bạc » để xác
nhận thực tế độc lập của Việt Nam, như
Cao miên vậy.

Các tay đầu cơ lại được thêm một phen đục
nước béo cò và dân chúng lại một phen khôn
đổn nữa.



Một ông chủ phố hiếm có

BÁI hàng ngày ở Bắc đăng tin có ông
chủ phố tên Phạm Huy Khiêm ở
đường Bạch Mai Hanoi đã có nhà ý tặng 21 già
đinh thuế phủ của ông tiền nhà tháng giêng để
quyên vào quỹ Hỗ trợ bệnh viện.

Nghé đâu nhiều ông chủ phố ở Saigon sau
khi hay tin này đã họp nhau lại bàn tính
chuyện kiện ông Khiêm về tội đã phản quyên
lợi của chủ phố, không lo tảng tiền nhà, tiền
tửng phố, cát cát người ở muôn, mà lại còn từ
tế với những người thuê nhà.



Cop ăn bạc có thiêng không?

TẾT năm nay cop Lăng ông lại nuốt bạc
cánh hông cửa thiên hạ đến cầu xin may rủi và
nhờ thần tài ứng hộ. Có lẽ vì thấy Cop ăn nhiều
giấy bạc quá nuốt không kịp sợ trúng thực
chẳng nên có con công để từ đó chờ đêm
khuya đến xia rắng móc họng giùm cho cop.
Nhưng các tay nhang khói của cop đã cẩn thận
mỗi ruột ngài ra trước rồi, chỉ còn sót lại vài
trăm « li xi » cho đạo chính thất.

Nghé đồn rằng Cop Lăng ông thiêng lắm,
nhưng chẳng biết có trị được kẻ móc họng
minh không ?



Tranh thủ thời gian

BƯỚC sang năm giáp Ngọ, nhìn
vào cuộc diện quốc tế và quốc nội. Bạn
đoán được phần nào các biến chuyển.
Bạn nhận thấy không còn thời giờ nói
suông. Là người tranh đấu, Bạn xét
phải tranh thủ thời gian.

Tranh thủ thời gian là tiến cho kịp
ngày giờ, là theo sát thời cuộc, là đua
với kim đồng hồ. Đánh giặc cũng thế,
tranh đấu chính trị cũng thế, đều phải
lấy mau lẹ làm hơn.

Mau lẹ không có nghĩa là « dục tốc »
để mà « bắt đợt ». Trên trường tranh
đấu nó có nghĩa là « cấp tốc » một cách
có ý thức. Biết rành thời cơ, thấy rõ
con đường tiến thủ, giữ vững lấy
mình, tri kỷ tri bì, thì tiến tới mau lẹ mà
không vấp phải trở lực đe dọa quý bén lè
đường.

Năm 1954 của dân tộc Việt Nam là
năm quyết định nhiều việc lớn, và
việc thế giới cũng được giải quyết phần
nhỏ. Nếu ta không tiến kịp thời cuộc,
và gây cho ta một chủ lực đáng kể, thì
rồi thời cuộc qua, ta còn nằm lại đó
hoặc bị chè đập.

Tranh thủ thời gian là khẩu hiệu của
tất cả những người tranh đấu cho dân
tộc được tự chủ và tự do phát triển.
Tranh thủ thời gian để làm chủ tình
hình hầu ứng phó thời cơ. Thời cơ đầu
thuận tiện hay ngược động cho ta, ta
cũng phải theo dõi để mà tồn tại. Tồn
tại trong tranh đấu và tiến tới bằng
tranh đấu, đó là tôn chỉ của chiến sĩ
ái quốc, chiến sĩ xã hội, chiến sĩ dân
tộc.

Ta phải cố gắng làm chủ tình hình
thì kẻ khác mới dám xia tới ta, mới
không quyết định việc của ta trên
đầu ta.

Thời gian đã là luôn luôn quý báu,
là vàng ngọc; từ đây trở đi thời gian
là huyệt lệ của dân tộc.

Bạn hãy nhớ cho.

BẤT HỦ

Đòi lương bằng sức vật ?

THÚ máy điện ở Chambal (Ấn Độ) định
công đòi tăng lương cho đợt bằng...
những con lừa. Vì một người thợ mỗi ngày
chỉ lanh có 25 đồng, còn mỗi con lừa thì lanh
đến 40 đồng.

Người ta vẫn bảo là khổn nạn như lừa, nhưng
ở Ấn Độ, giống bốn cẳng này lại hơn cả loài
hai chân.

Thế mà ai cũng bảo là con người thời đại
nguyên tú này vẫn minh !



ĂN VÀ ĂN...

AN Tết, ăn chơi, ăn xài, ăn hút, ăn nhậu, ăn lương, ăn bận,
ăn ờ, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, ăn hối lộ, ăn và ăn...

Còn vô số cái « ăn ». Nghĩa là cái gì cũng lấy chữ ăn mà tá trợ cho
thành từ ngữ. Nếu ta căn cứ ở lời nói, ở cách lập từ ngữ của ta mà
luận, thì là người mình lấy cái ăn làm gốc. Nhưng xét ra thì không chỉ
có người mình mà thôi. Thanh niên có nói : « Dân dí thực vi thiên »,
người dân coi cái ăn băng trời, tức là nói ở trên trần gian này, người
dân nào cũng lo ăn trước hết.

Đúng hay không đúng, Bá Dương tôi không cái lẻ với người xưa,
với bậc thám học. Chỉ nhận ra một việc chắc chắn là bữa nào thăng tôi
đói là viết không ra chữ, đặt không thành câu, muốn nói ngược lại nghe
không ngược. Người tôi nhìn nhận câu tục ngữ Pháp này là đúng :
« Bụng đói, tai không nghe » (Ventre affamé n'a point d'oreille).

Trở lại cách mượn chữ ăn làm danh từ viện trợ (trợ đồng) của
người mình, cho rằng đồng bào ta vốn có óc thực tế đáo đẽ. Ở đây,
thay vì dùng chữ trợ đồng, tôi xin dùng viện trợ cho hợp thời, và cũng
là vì cái óc thực tế của dân tộc, cho hợp với phong trào Mỹ viện trợ.
Bá Dương tôi còn xét ra cái lý thâm trầm này nữa. Lấy chữ ăn để chỉ
định hướng thụ là người mình coi cái lưỡi quan hệ nhứt, trong 5 cái
đại diện cho ngú quan, như là lỗ mũi, lỗ tai, bàn tay, cặp mắt, cái lưỡi.
Tức là nói : ngon nhứt là ăn, không cái gì thú hơn ăn. Có ăn rồi mới có
thề hướng thụ cái gì khác. Nhơn đó, tôi càng thấy người mình thâm
lắm, và thêm vào cái óc thực tế lại có trật tự. Nói trắng ra thì người
mình nhận ra có sống mới hưởng thụ, mà có ăn mới sống được.

Không biết người mình có họ: đói các ông « Ba Tàu » không, chớ
thực ra thì giỏi ăn và ăn suốt ngày sáng đêm là bà con Trung Hoa
của chúng ta. Không tin, mỗi tôi bạn vào Cholon mà xem, bạn sẽ tin
như tôi rằng Ba Tàu ăn thấy mà sợ. Nhưng họ ăn mà không mang tiếng
ăn. Có một hạng người ăn đẽ tiếng lịch sử muôn đời. Tôi muốn nói
hạng người « cá mập ». Sự tích như vậy :

— Trước đây có một vị Toàn quyền Pháp viết sách, biên như thế
này : « Tôi vừa tới Ô-cáp, thì nghe tiếng rạo rạo của hai hàm răng cạ
nhau, vào tới Saigon tôi mới rõ là các quan « cá mập » đang ngồi bàn.

Bạn nghe chưa ? Ăn tới răng cạ nhau nghe rạo rạo, chẳng khác nào
thuở xưa « Bà Chẳng mà răng ăn thịt người ».

Trong bao nhiêu từ ngữ lập thành với chữ ăn, có từ ngữ « ăn hối lộ »
làm cho kẻ viết bài này đẽ ý nhứt.

Hối lộ cũng là « ăn », thì không trách sao người mình rất chú trọng
việc « hối lộ », bởi vì ăn kia mà ! Thế mới biết rằng có bao nhiêu người
coi « ăn hối lộ » cũng như ăn cơm hay ăn bánh, việc cần thiết cho
sự sống.

Như vậy, thi dựa vào lẽ nào mà trị ăn hối lộ ? Bá Dương tôi xin
đề nghị ban hành luật pháp cấm dùng chữ ăn trước từ ngữ hối lộ, nên
hậu mới có quyền trừng phạt hối lộ.

Helvetica



Máy-May Suisse "Helvetica"

TỔNG PHÁT HÀNH INDO COMPTOIRS. SAIGON

Tết vào tôi đi học

LYCEUM CỬU LONG

135-57-58 Bd. Galliéni

38-57-58 Mgr. Dumortier - 15 bis rue Taberd

SAIGON

Có các lớp 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, et 1ere TRUNG HỌC PHÁP
Có đệ-thất, đệ-lục, đệ-ngũ, đệ-tứ TRUNG HỌC VIỆT
Các LỚP TÍCH CỰC cho công tư chức Nam và Nữ.
Trường Cửu-Long có thầy cù-nhơn văn-chirong, toàn
và khoa-học, kỹ-su, cao-dâng quốc-tế kinh tế xã hội học
và bách khoa thương mại.

Trường Cửu-Long thầy trò trọng mến nhau, bạn bè thương
kinh nhau, phụ-huynh yên lòng vì trường Cửu Long
mặt thiết công tác với phụ-huynh để xây dựng tương
lai cho các em.

Đại tiệc lầu
SOAIKINHLAM

446, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone N° 169

PHÒNG RỘNG RÁI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIẾU ĐẠI ÂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lầu bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM

446 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Để mở màn cho thuyết

« NHÂN BẢN MỚI »

CHÚNG tôi có hứa với bạn Đời Mới trong năm 1934, chúng tôi sẽ nêu rõ thuyết « nhân bản mới ». Bắt đầu từ số này trở đi, trên mặt báo Đời Mới, các bạn sẽ có dịp đọc bài về nhân bản mới để suy nghiệm và thực hành.

Thực ra, chúng tôi không có ý kiêu căng và tự phụ, khi chúng tôi gọi « mới » thuyết Nhân bản của chúng tôi trình bày. Theo chỗ nhận xét của chúng tôi, « mới » là đúng nhịp tiến hóa, là thích ứng lề sống và hợp công lý nhân loại. « Mới » lấy gốc trong cái đã « có », biến thành cái « thè » không còn là cái « thè » trước và sẽ không phải là cái « thè » tương lai, mà là cái « thè » của thời đại, cái « thè » đang biến hóa với thời gian.

Giữa lúc dân tộc ta đang vươn mình trỗi dậy, tranh thủ lối sống tự do và nảy nở, giữa lúc thanh niên nam nữ đang tìm lối tiến để xây dựng, chúng tôi xin công hiến những kinh nghiệm đúc thành nguyên tắc và lối sống.

Nói NHÂN BẢN tức là nhìn nhận có phẩm giá con người, có tác phong cá nhân và tác phong xã hội. Và nói NHÂN BẢN là nhằm vào sự xây dựng trên công lý xã hội và nhân loại. Nghĩ NHÂN BẢN không có nghĩa là phát triển chủ nghĩa cá nhân. Trước lại, thuyết NHÂN BẢN MỚI sẽ đặt con người trong chung xã hội và nhân loại. Và giá trị con người có刊登 được là khi nào nó nằm trong giá trị xã hội, nó giúp vào sự phát triển giá trị chung, để đưa con người tới chỗ sống chung, thุ lạc chung.

Nhìn nhận xét con người không phải là con vật chịu sự sai khiến một cách bất tri bất giác, và con người là động vật có tâm linh, có ý thức, động vật sống tập đoàn, thuyết « Nhân bản mới » bác hẳn chế độ làm cho con người trở nên « một con bù lon » hay « một con số », mất bản năng và phẩm giá mình trong tập đoàn.

Nhìn nhận xét con người sống chung nhau không thể sống thả lỏng một cách phóng đãng cả về hai mặt vật chất và tinh thần, thuyết « Nhân bản mới » hướng về sự điều hòa và trật tự hóa đời sống xã hội. Không chỉ biết có phương diện tinh cảm hay tâm linh, không cho rằng « tu tâm » là đủ, thuyết « Nhân bản mới » căn cứ ở một sự tổ chức khoa học để gìn giữ công lý xã hội, hầu làm cho khía tinh thần của con người không bị vật chất kìm hãm.

Sự công bằng xã hội là công bằng cơ sở chứ không phải là SAN PHẢNG TRÍ THỨC và TINH THẦN. Sự phát triển khả năng của con người trong xã hội phải ăn nhập với sự phát triển chung.

Nhìn nhận xét trong con người có tánh thú, tánh giành ăn đua tới sự sát hại nhau, thuyết « NHÂN BẢN MỚI » nhằm vào một tổ chức kinh tế điều hòa, và điều hòa cả sự phân phối, để cho con người có thể tranh tiến mà không tranh thực, hay tranh hưởng thụ theo lối thông thường.

Trên đây là sự nhận xét tổng quát. Lần lượt chúng tôi sẽ trình bày đầy đủ hơn.

Trân trọng

TAI MẮT..

...ĐÓ ĐÂY

Các vụ cầu « cá mập » của Tân chánh phủ không có kết quả. Một mặt vì cá không thèm ăn câu, một mặt khác vì cá lại quá to.

Có người lại thi thầm đề nghị dùng thử lưới thép để bắt cá mập. Có người lại bảo thử cá mập này do « người ta » nuôi. Và « người ta » có cả bửu bối lưới thép.

Trong làng báo sẽ xảy ra lâm chuyện thay đổi lớn lao. Các « ông to » đang trú miru đập chết các « cậu nhỏ »; thấy vậy các « cậu » đang lo phượng đối phó.

Sau Tết Giáp Ngọ này có nhiều hiệu buôn phả săn vì số người bán nhiều, số người mua ít,

Đoàn Thăng Long ra Bắc phen này được công chúng hoan hô nhiệt liệt. Người ta lo không biết, các cô các cậu khỉ trèo vào Nam, có còn hơi mà hái nira không?

Các báo hàng ngày ra buổi sáng đều tranh nhau cho tin ngày hôm trước, vì họ phải làm rồi lúc 5 giờ chiều kia.

Việt Minh tấn công càng mãnh liệt, thì các nhà « trí giả » căng lo cầu an, và có nhiều người tố ra mình « kháng chiến » rất mạnh... ở trong các phòng khách.

Thủ tướng Bùi Lộ hiệu triệu Bác sĩ và Dược sĩ làm cho các giới cần lao đã ý Cúng có nhiều ông bà Bác sĩ Dược sĩ vui lòng hưởng ứng, mà cũng có những ông bà buồn bã vì họ cho rằng mất nửa ngày là mất bạc vạn.

Thạc sĩ văn phạm Phạm duy Khiêm đã trở về nước, ra Hà Nội, và có lẽ nay mai lại vào Saigon. Tác giả tiểu thuyết « LIÈV ET SYLVIE » nghe đâu phen này sẽ viết văn bằng tiếng Việt, như « ông nghè » Nguyễn mạnh Tường.

Còn ve sầu Nguyễn tiến Lanz mà báo Combat gọi là nhà văn quan lại, sau khi đòi tên cuốn « Tôi chọn tình yêu » (J'ai choisi l'amour) ra là « Con đường nỗi lo » (Chemins de la révolte) năm rồi đang nằm trên đất Pháp nghiên ngâ n đê tài cho một cuốn sách mới « Tôi chọn nước Pháp ». Nghe đâu ông Trần và Tùng sẽ đê tựa cho cuốn « J'ai choisi la France ».

Tác giả chuyện phim Kiếp Hoa rao trên màn ảnh tên là Trần Lang. Nay lại có tin tác gã thàt kiện tác giả già là giám đốc Kim Chung Trần viết Long túc Trần Lang, đã « mượn » chuyện phim của người khác đem về làm của mình và lại quên mất người sáng tác.

Ở Saigon, thì nam diễn viên chính của phim « Bến Cầu » nhờ trang sir Dương Tương « nhắc hộ » với Thái thú Nha chủ hảng về công lao của mình.

Ông Lê Thăng Tòng trưởng Thông tin tuyên truyền nhứt định trong các cuộc hội họp báo chí sắp tới đây sẽ nói bằng tiếng Việt, vì đại đa số ký giả đều là người Việt.

Sau khi bắt buộc những công văn đều phải dùng Việt ngữ, chính phủ mới sẽ đổi tên những đường sá hiện đang mang những tên của các người Pháp « đã có công ».

Để cho đỡ chướng mắt thiên hạ, vì một nước đã gọi là độc lập mà vẫn còn trương những tên đường phố của các quan lớn thuộc địa.

ĐỒ CỐ KHẮC CÁC BẢO NGOẠI QUỐC

Con chó lông xanh ở Úc châu

Thành phố Melbourne vừa truyền ra thế giới một tin là: một con chó ra đời lông xanh rì rì như lá cây.

Người chủ của con chó là ông Ray Snouth nhân dịp này thu hút tiền. Ai倜 mò muốn xem con vật đó đều phải nạp tiền vào cửa.

Lần này là lần thứ hai ở Úc châu lại có cái tin là này.

**Từ nay, trên màn bạc Hung gia
lợi sẽ được chiếu phim
Tây phương**

Từ trước đến nay, các rạp chiếu bóng ở Budapest chỉ chiếu những phim của Nga Sô, từ nay được chiếu phim Anh, Pháp, Mexique, Ý và Áo.

Một cái máy đẽ đém huyết cầu

Một hãng ở Mỹ, hãng « Corporation of America » vừa chế xong một cái máy đẽ đém huyết cầu. Máy này có thể đếm rất lanh chóng số huyết cầu ở những người được đợi qua tia phóng xạ. Người ta biết rằng những nạn nhân về bom nguyên tử bị sụt rất nhiều về huyết cầu.

**Dùng nọc độc rắn hò mang đẽ
trị bệnh sưng tủy**

Nọc độc của con rắn hò mang sẽ được dùng để trị bệnh sưng tủy. Bác sĩ Murray Sanders ở trường đại học Miami ở Floride đã truyền tin này. Bác sĩ Sanders trong vài năm nay đã nghiên cứu kỹ lưỡng về hiệu quả của chất nọc trong khi chữa cho loài khỉ. Kết quả rất mỹ mãn, lúc này bác sĩ định dùng thử nọc đó để chữa cho trẻ em.

Cuộc thí nghiệm cũng rất nguy hiểm vì nọc rắn vẫn là một chất độc nên phải hết sức cẩn thận. Số cố gắng của bác sĩ Sanders đã đem lại nhiều kết quả vì một số trẻ em đã được lành bệnh.

Nguyên do nạn đà thê ở Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc gia giáo dục ở Ấn Độ, trong một cuộc hội nghị về bão chí đã giải thích về những nguyên do nạn đà thê ở tỉnh Pendjab. Theo lời ông bộ trưởng, ở vùng ấy nore rất thiếu thốn. Đầu bà phải di một chặng rất xa để lấy nước. Mỗi khi một người đàn ông muôn tám, một số phụ nữ phải mang thùng đi đến những ngọn suối cách đó đến những 20 cây số.

**Phương pháp chống nạn
sinh đẻ quá nhiều**

Báo chí Ai cập hiện đang mở một mặt trên chống với nạn sinh đẻ quá nhiều. Báo ở Cairo và ở Alexandria đề nghị lập một hiến pháp của hội đồng quốc gia chung việc tăng dân số quá lanh chảng. Có bao đẽ nghị trai gái 21 tuổi mới được làm lò con, có bao lợai tuyên truyền về việc kén sáu đẻ khái người dân hành mang đà chửa, có bao lợai bày về cho những cặp vợ chồng đà có 3 con phương pháp không sinh đẻ nữa.

Một đoạn thư tình

« Dùng sự thời gian tác động đến người, hối người yêu của ta ơi ! Tiền bạc có thể ngửi được lan tỏa óng chuốt tơ vàng của em, em có thể thay đổi, nhưng không có thể già đi được ! » Bà là tám trong bức thư diễn tinh mà Alfred Duff Cooper đã gửi cho bà Diana, một hoa khôi của Liên hiệp Anh.

Duff Cooper là một chiến sĩ lính lilly trong trận chiến tranh 1914-1918, bộ trưởng quốc phòng, đại sứ ở Paris và mới từ trần.

**Mossadegh nhận lời đấu vật
với các quan tòa**

Ban quản trị của hội « đỡ vật nà nghẽ » ở Ba Tư vừa gửi cho cựu thủ tướng Mossadegh cái giấy mời tham dự vào kỳ thi chúc lạy vở đítch vở đỡ vật của hội tổ chức vào tháng giêng ở France. Giấy mời này đến sau lời tuyên bố của Mossadegh hôm ra tòa. Cựu thủ tướng Ba Tư đám cả quyết sẽ nhận lời đấu với tất cả hội viên nào trong tòa án đã xét xử ông.

**Cuộc điều tra về binh lính
Mỹ ở Triều Tiên**

Sau một cuộc điều tra về binh lính Mỹ ở Triều Tiên, hội đồng nguyên lão nghị viện đưa ra một bản cáo về tình thần lính Mỹ ở Triều Tiên như sau :

Trong sáu tháng đầu đán 75% lực lượng không hề bắn một phát súng.

Việc ấy không phải vì họ không gặp dịp nhung phần đông có ý thức là các bạn đồng ngũ ở đơn vị trọng pháo và không quân đã lâm tròn sứ mệnh đó. Sau những cuộc tuyên truyền ở trong quân đội, số không hoạt động lên đến 50%.

Hội đồng nguyên lão nghị viện cũng cho biết rằng lính Mỹ muốn nghỉ phép phải dự trán ít nhất 260 lần, còn lính Pháp và lính Anh phải dự trán 360 lần.

50 con ngựa và 6 con voi của một gánh xèc phải nằm lại ở một nhà ga suốt 24 giờ chỉ vì con voi già nhất tên là Marry, 64 tuổi đã nuốt tắt cả giấy tờ của bạn đồng hành của nó.

**Người Mỹ nặng thừa đán
280.000 tấn**

Dân Mỹ thừa đán 280.000 tấn mỡ. Theo những bản nghiên cứu của một số người kiêng ăn thì có 23 triệu người Mỹ, mỗi người thừa đán 8 kilô mỡ nghĩa là tiêu chuẩn mỡ cần cho sức khỏe. Từ lúc đăng con số đó lên, dân Mỹ làm cho gây bất ổn.

Này ra một kỹ nghệ chế tạo đồ ăn mới: thứ ăn nhiều ca-lô-ri nhưng không làm cho người tiêu thụ mập lên.

Mỗi trong 4 năm, số tiền lì xì của ngành hoạt động này đã lên đến con số từ 25 đến 400 triệu mỹ kim.

(Die Tat, Zurich)

**Điều kiện một người đứng
bán hàng lý tưởng**

Một thương cự Đức đã định nghĩa những điều kiện của một người đứng bán hàng lý tưởng như sau :

Người đứng bán hàng phải xứng đáng như một ông cha cổ, có óc sáng kiến như một nghệ sĩ danh tiếng, khôn lanh như một sứ giả, lạc quan như một trưởng ban tuyên truyền, tốt như một cơ quan làm phróe, hặt thiệp như một bộ trưởng, ham thè dục như một giáo sư thè dục, luôn luôn mím cười như một cô đào, yêu trì như một y sĩ trong gia đình và sau cùng có một lớp da dày như con té giác ?

(Les Echos Paris)

Cứu vật, người suýt bỏ mạng

Ở Annecy, vừa rồi có 3 người đi núi suýt bị bỏ mạng đẽ cứu một con chó rơi xuống vực sâu.

Trong một cuộc săn chồn ở thung lũng Bonnant, ông Tour thấy một con chó nhỏ rượt



TRANH KHÔNG LỜI

theo một con chồn nhưng đến lúc những người đi săn về đến nhà thấy vắng bóng con chó ấy. Những người thợ săn lai lo đi tìm con vật. Sau ba ngày đi tìm kiếm khắp nơi, họ đến một nơi và nghe tiếng chó sủa cách họ đến 200 thước.

Người dân địa phương vừa là chủ tịch hội dân đường vùng Saint Germain là ông Louis Piraly và ông Charles Magueron hội cắp cùi miền sơn cùi được báo chí.

Trong lúc ấy, ông Henri Dewaux cầm theo một cái bì đóng đựng sữa theo giá xuồng vực. Những người dân đường vừa tới Ông Dewaux quá mệt không thể nào lên được. Con chó sau khi uống sữa, được tĩnh lại.

Những người dân đường đi đến và cứu được cả người và vật.

Hay Trà Lại

cho Trương Tưu cái gì của Trương Tưu : Vì cũng như Phan Khôi đã có công du nhập danh từ MỎ LĂNG (một mỏ, một khía) vào kho văn tự Việt, Trương Tưu, vào hồi tiền chiến đã tạo ra một số danh từ, trong đó có chữ LÀNH MẠNH (xin xem từ sách « TÂN VĂN HÓA » và báo « Văn Mới », khoảng 1942-45, của nhóm Hán Thuyền, Hà-nội).

Sở dĩ phải đưa hình dung từ LÀNH MẠNH ra đặt tên cho thứ văn chương, có tinh chất xã hội chủ nghĩa vào hồi đó, cốt ý của nhà phê bình họ Trương là nhằm vào việc đả phá tư trào văn chương lâng mạn, có tinh chất cá nhân chủ nghĩa (của nhóm Tự Lực) và có tinh chất siêu nhân chủ nghĩa (của phái LITERATURE TRƯƠNG). Vậy thì, dạo ấy, LÀNH MẠNH có nghĩa là không lâng mạn, là phục vụ quyền lợi tập thể hơn là phục vụ quyền lợi cá nhân, là tôn sùng đại chúng hơn là tôn sùng anh hùng.

Nguyên ý hai chữ LÀNH MẠNH là như vậy.

Thế rồi mươi năm trôi qua.

Đến 1952, lại nảy ra.

cao trào văn chương lâng mạn
do một số văn nghệ sĩ miền Nam chủ trương, dẽ lẩn lẩn tràn ra Bắc Hà, và ngưng tụ vào công cuộc BẮC TRỪ SẢN PHẨM VĂN NGHỆ KHIẾU DÂM.

Nhưng nay có khác xưa.

Xưa, bồng bột, Nay, thâm lặng.

Vì từ lúc được đề xướng lên cho đến lúc cõi động lại, tư trào « LÀNH MẠNH » 1953, có vẻ thu động hơn là chủ động,

Chứng cứ : Ngoài một bài báo của Hồ Hữu Tường khơi nỗi một vài dư ba (phần lớn là mắc chứng « gãi vào chỗ... không ngứa » cả) thì vẫn đề LÀNH MẠNH chỉ được nêu ra một cách suông tinh, có lẽ gọi là cho xong chuyện đó thôi chăng ? Nên suốt một giai đoạn tiền-trinh đồng dã trên hai năm trường mà danh từ LÀNH MẠNH vẫn giữ ý nguyên lấy cái tên « sờ lồi » của nó : không giới - thuyết mà cũng chẳng phát triển. Khiến cho đến tận giờ phút này, thiên hạ cũng vẫn tự hỏi :

Thế nào là LÀNH MẠNH

mời được chứ ?

Vậy thì thiết tưởng cần phải « chính » lại cái « danh » này.

Muốn thế cần phải định nghĩa trước đã :

Theo VIỆT NAM TÂN TỰ DIỄN của Thanh

THỦ ĐẶT LẠI VĂN BÈ CHÍNH DANH

THẾ NÀO LÀ LÀNH MẠNH ?

HÀ VIỆT PHƯƠNG VIẾT

Nghị (trang 707) thi LÀNH MẠNH nghĩa là khỏe mạnh, không đau yếu, và KHỎE (trang 676) nghĩa là : mạnh, trái với yếu, không đau ốm, lành mạnh, còn YẾU (trang 1490) thi nghĩa là : không mạnh, đau.

Hãy khoan bàn về sự lầm cảm của các thứ từ điển giải thích sự vật bằng nghĩa tương xứng hay tương phản của nó, ở đây ta dành tạm lối giới thuyết giảng co nő, trong khi đợi có một bộ Bách khoa toàn thư VIỆT NAM cẩn kẽ hơn.

Khiêm tốn đến thế rồi thi ta thấy LÀNH MẠNH là không sút mẻ, đau yếu Nghĩa tạm gọi là lợn.

Thế thi văn chương LÀNH MẠNH, nói chung ra, là thứ văn chương làm cho người ta lành lặn, khỏe mạnh.

Nói theo đạo lý, đó là thứ văn chương lương thiện. Nói theo chính trị, đó là thứ văn chương giữ vững chính quyền. Nói theo xã hội học, đó là thứ văn chương giữ vệ rường mối xã hội.

Và, nói theo tinh thần giai đoạn, thi đó là thứ văn chương chống truy lạc, vì tai họa truy lạc đang làm cho xã hội ngứa nghiêm, đang làm cho chính quyền phi tiếng, đang làm cho đạo lý suy đồi, đang làm cho con người hèn yếu, sút mẻ, tàn tật, bệnh hoạn.

Rút lại, có thể coi thứ văn chương nào giúp cho đoàn thể loài người (hay cho nhân dân xã hội cũng thế) phát triển được rồi rào, trọn vẹn mọi năng khiếu lương thiện của mình thi đó là văn chương LÀNH MẠNH vậy. Thứ văn chương ấy cởi mở nỗi cho nhân tâm, nhân trí, nhân quyền ; thứ văn chương ấy làm cho con người này nở đến tột độ về ba mặt: rung cảm, suy luận và hành động, thứ văn chương ấy là văn chương LÀNH MẠNH.

Giới thuyết danh từ LÀNH MẠNH như vậy xem ra cũng có vẻ tạm ổn (tạm vi danh từ nào cũng theo thời gian, thời thế mà biến chuyển hoài hoài),

Nhưng, như vừa nói đây, theo đà phát triển của sự kiện LÀNH MẠNH mà mỗi giai đoạn lại :

NHẬN THỨC DANH TỪ

một khác đi, theo cái khía cạnh sử dụng nó, nên câu chuyện LÀNH MẠNH chẳng hề có đơn giản như ta thường tưởng tượng đâu.

Cần dẫn ra một vài giả dụ :

Thuốc p h i ê n hút vào đến thành nghiên t h i là món ... « văn chương đau yếu » rồi, song dùng đúng liều thì thuốc độc này lại thành thuốc bắc.

Cơm thịt vốn là món « văn hóa rất LÀNH MẠNH », ấy thế mà ăn quá độ cho đến bội thực thì hai món ngon thực đó tắt hóa ra của giết người được.

Thi văn chương nghệ thuật cũng chẳng có khác chi :

« Chính phủ ngâm » cực tả cái cảnh của chính phủ, chính phủ, làm cho người đọc đậm ra chân chưởng chiến tranh thi đó có phải là văn chương khieu... chiến hay đó lại là văn chương phản chiến ?

« Cung oán ngâm khúc » cao tung cái thú cưỡng hôn, cái họa nén dục, làm cho độc giả phát buồn nôn lên với mọi trò « mầm thược được mờ mòng thủy vũ » thi đó có phải là văn chương khieu... đậm hay đó lại là văn chương phi đậm ?

« Kim Văn Kiều » mẫn tán mọi tệ hại của chế độ phong kiến, quan liêu, lru manh gấp thời loạn lạc, làm cho thiên hạ lột được mặt nạ phường « cướp ngày cướp đêm », phường « bán thịt, buôn người » thi đó có phải là văn nghệ phá phách hay đó là văn nghệ xây dựng ?

« Nhị Đô Mai » dẽ cao khí phách ngang tàng của trung thần, hiếu tử, tín hữu hiền huynh, làm cho thế nhân vùng lên muôn xé xác nịnh thần Lu Ký, Hoàng Tung, muôn đập đổ ngai vàng của phường manh quân, mị chúa, thi đó là văn nghệ « loạn thiên hạ » hay đó là văn nghệ « bình thiên hạ » ?

Xưa đã vậy thi nay cũng vậy :

Một tác phẩm văn nghệ hóc trăn nồi cảnh thổi tha dâm dật của phường dĩ thoa « khieu vũ trên xương màu chung sinh », cảnh phè phón nhả nhảnh của phường àn bám « xây hạnh phúc trên mồ hôi nước mắt dân lành » cảnh trảng tráo, côn đồ của phường cao bồi « nhồi bột vào bài vị ông bà ông vải »... bóc trần các cảnh ấy ra, làm cho thiên hạ rùng mình sờn gai ốc lên để lòng tự nhủ lòng: « Xã hội

(xem tiếp trang 39)

Một mẫu hồi ký
văn nghệ



TÂY THI...

TỪ VỞ KỊCH ĐẾN SÂN KHẤU

Hoàng Mai làm tôi bối rối :

— Mày nghĩ có nên không? Có nên để Lê Thị Tơ tòng dung vở ấy không?

Tôi nghĩ thầm : cho có nên, hay không nên, thì cung phải coi vở kịch thơ, nhất là *tay*, có hay không đã, biết thế nào là nên, và không nên! Tôi lại nghĩ : à, ra cái thắng này lại còn làm thơ nữa. Làm thơ đã là khó. Viết kịch thơ lại càng khó lắm. Diễn kịch thơ lại càng rắc rối lắm.

của TAM ÍCH

Nhưng thôi, tôi cũng phải trọng lòng tự ái người bạn một chút. Tôi trưởng tượng như vở « Tây thi » là hay lầm cho vừa lòng bạn, và nói :

— Mày nhận lời rồi à?

— Chura. Mày nghĩ sao?

— Anh Lê Thượng thi được rồi! Chúng mình có thể tin ở thẩm quyền văn nghệ anh ấy. Nhưng ai đóng vai Tây Thi?

— Không biết. Tao thấy khó lắm. Trừ một Sarah Bernhardt.

Ái chà, tôi tự nói với mình, kịch thơ nó hay đến mức nào mà phải một Sarah Bernhardt mới đóng được vai Tây Thi của nó! Tôi bèn đặt vấn đề nguyên tắc cho vừa lòng bạn :

— Mày có quyền đòi Lê Thượng phải tim một người đóng được vai Tây Thi. Bởi vì, người đóng vai Tây Thi mà dở, thì chết cả Lê Thượng là người dựng kịch, chết lày tới vở kịch thơ của mày, và cả mày cũng... chết nốt.... Đó là tạo đai vấn đề cộng tác mặt thiết giữa tác giả những vở kịch và kịch giới... Chắc mày biết Jean Cocteau... Nếu anh Lê Thượng tìm không được một Sarah Bernhardt cho mày, thì mày nên từ chối...

Hoàng Mai không ngờ rằng tôi chỉ nói chuyện nguy hiểm tắc và không đá động gì dea vở « Tây Thi », cho là tôi nói thành thật và tưởng như tôi đã đọc « Tây Thi » thiệt. Sự thực thi vẫn để ý đặt ở đâu không được.... Vì huyền bác, Vũ Trọng Phụng đã viết kịch, Đoàn Phú Tú đã viết kịch... Cố lẽ họ cũng đã nghĩ như tôi. Hoàng Mai lầm bầm :

— Ờ, mày nói có lý...

**

Rồi chả hiểu vì sao mà Hoàng

Mai không nhắc tới vở « Tây thi » nữa. Riêng tôi, tôi nghĩ : không nhắc đến càng... tốt!

Bỗng ba tháng sau, báo Tiếng Chuông bị đình bản. Vở Tây thi cũng không tiếp tục đăng nữa. Một hôm Hoàng Mai nói với tôi :

— Tao sẽ xuất bản vở Tây thi.

Tôi lại chưng hửng :

— Tiền đâu mà mày xuất bản? Tốt

hơn là mày bán quách bản quyền đi, lấy tiền xài.

Hoàng Mai không nghe, nhất định xuất bản lấy. Tôi giận bạn. Đã nghèo lại làm phách, thi cứ để cho thiên hạ xuất bản có hơn không! Không lẽ lại mang nợ!

Ngay chiều hôm ấy, Hoàng Mai đem vở Tây thi đã đánh máy, cho tôi và lặng lẽ nói :

— Mày để cho tao một bài tựa.

— Cái này mới chết! Lại tựa nữa!

Xin thú thật là tôi tin bạn ở mọi phương diện — trừ phong diện... thơ. Làm sao mà để tựa được! Thơ mà là thơ... con cốc, thi họ chửi thẳng làm thơ, và cái thắng để tựa cũng bị chửi lây... nhưng trước hết, nếu tôi không dè, thì Hoàng Mai chửi tôi trước đã...

Tôi bỏ tập thơ vào tủ để đủ 15 ngày không đọc. Mỗi lần bạn hỏi xong chura, tôi chỉ nói là tôi đọc chưa xong. Xong 15 ngày, tôi thêm một tuần nữa. Chị Hoàng Mai tới hỏi tôi :

— Nhà tôi bảo tôi ra hỏi anh, anh để xong chưa để cho in. Câu chuyện in và xuất bản, điều đình xong cả rồi, chỉ chờ bài tựa của anh.

Tôi luống cuống :

— Dạ, thưa chị, mốt tôi đem tới.

Hai ngày sau, tôi khất chị Hoàng Mai thêm một lần nữa, và cái đêm chót, tôi buộc lòng phải đem vở Tây thi ra đọc — tôi chong đèn lên đọc đến dỗi làm mất ngủ cả anh Đinh Xuân Hòa...

Tôi khôi phai nói là tôi ngạc nhiên đến bực nào.

**

THẾ là Hoàng Mai chạy đi lấy bài nhạc *Cô tố dài* của Lê Thượng,

(Xem tiếp trang 39)

ĐỜI MỚI số 101

Phê bình

GIÁ HẠNH PHÚC

cuốn phim mở đầu cho loạt phim thứ hai

Phụ viên đạo diễn : Phạm Văn Nhận
Chuyên phim và âm nhạc :

Đan Trường

Nhân vật :

Vĩnh Huệ Thùy Liên

Lê Hùng Khanh

Vũ Ngọc Tuấn bác sĩ Vĩnh

Hương Giang Tuyết Vân

Sản xuất : Tân Việt Nam phim

PAR'S

của HOÀNG THU PÔNG

Tuần cung tiến nhiều hơn trong cuốn phim trước.

Với *Giá hạnh phúc*, nhóm *Tân Việt Nam* phim đã đặt được một cái mốc về kỹ thuật cho loạt phim thứ hai.

Trong hoàn cảnh thuận tiện cho phần kỹ thuật ở trên đất Pháp, các nhà chuyên nghiệp Việt Nam ở nhóm sản xuất *Tân Việt* sẽ thành công hơn nữa khi chú trọng đến nội dung — tinh thần cuốn phim là yếu tố cản bản đối với khán giả Việt nam.

**

Giá hạnh phúc mở màn cho điện ảnh Việt Nam năm nay, bắt đầu bằng một sự hứa hẹn. Rất mong rằng các nhà sản xuất phim ở trong nước cũng sẽ không làm cho khán giả thất vọng.



TRƯỜNG

ĐIỆN ẢNH chuyên nghiệp

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE CINÉMATOGRAPHIE
PARIS — SAIGON

*

Lớp huấn luyện do các chuyên viên ngoại quốc và Việt Nam cộng tác phụ trách về các ngành kỹ thuật điện ảnh

NHỮNG BẢN MUỐN HỌC TẬP
XIN VIẾT THƠ VỀ HỒI
Ô. HOÀNG TRỌNG MIỀN

Ủy quyền đại diện ở D.D.

117, đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán

điện thoại : 793 Chợ Lớn



CUỐI năm 1949... cách đây đã có gần năm năm.

Sự thực thi sĩ Hoàng Mai không phải là người xa lạ. Tên hơi lạ, nhưng người không lạ gì đối với những nhà văn nghệ, báo chí từ... nhất là từ năm 1946 đến hết năm 1949. Hồi đó, chúng tôi gần như ngày nào cũng gặp nhau, hoặc để làm báo, hoặc để làm văn nghệ, hoặc để nói chuyện phiếm... Lê Thị Xuân, Khuông Việt, Trần Văn Khê, İlhiu Sơn, Trần Việt Kim, Tam Ich... và cả một người đã khuất : Nam Quốc Cang...

Có một điều là người ta không thấy Hoàng Mai thi nhân dùi cả, và chỉ thấy một anh chàng lèo lèo lèo, ít nói, và hể nói thi các bạn đều... nghe. Cho đến cả cái tên Hoàng Mai, cũng chẳng ai biết nữa. Vở kịch « Tây Thi » đang trên báo Tiếng Chuông (hồi đó ra hàng tuần) rồi, người bạn chúng tôi mới khai sinh cái tên « Hoàng Mai ».

Vở kịch đã ig rồi, cái tên « Hoàng Mai » kỳ rồi, mà cũng không ai để ý — nát lá chúng tôi — đến thính, từ một vài người tò mò. Tây thi... Lại Tây thi! Làm như Dương quý phi, Thúy Kiều, không có cái chuyện ông trời đánh ghen với mảnh hồng... không có những nỗi buồn đứt ruột, thi cái đời sống này thành mảnh bã t'a ma vậy!

Hoàng Mai cũng dạy học với tôi một trường : tôi dạy Pháp văn, Hoàng Mai dạy khoa học và văn vật học. Tông một hôm, cái anh chàng dạy khoa học và văn vật học, lèo lèo lèo, ít nói ấy, nói với tôi :

— Lê Thượng định dụng vở « Tây thi »...

— Ủa, vậy chờ, vở ấy àn thua gi... tôi lao với mày?

Hoàng Mai thản nhiên :

— Vở kịch ấy là do tao viết. Mày có coi?

Tôi đành nói một vài câu cho chuyện :

— Ờ, mày nói có lý...

**

Tôi chả hiểu vì sao mà Hoàng

Có rất nhiều thư bài: Cố Hồ xuân Lan xưa nay chưa hề có tên tuổi, từ trái đất nứt lên nghiêm nhiên thành một nhà phê bình văn nghệ. Chúng tôi đã nhận khả năng phê bình của cô Lan chúng tôi muốn biết tài sáng tác của cô Lan như thế nào để đọc giả biết tình độ tiến bộ của cô ta. Và điều quan trọng là xin ông Hồng Nam cho biết cô Lan có thật là thiếu nữ không?

TRẢ LỜI: Em, Xuân Lan xin trả lời chung bạn đọc: Đọc giả làm thơ gửi tôi, em là kẻ đọc thơ thì việc đó cũng giống như các anh chị dọn tiệc thết khách mà em là một người khách tôi dự. Khách đã ăn thì phải tri kỷ vì nghĩa là phải biết món ăn ngon hay dở. Nhưng từ xưa tới nay, có phải người khách nào cũng có tát nấu ăn cả đâu. Nếu em không làm được thơ thì sự đó cũng dĩ nhiên như bao nhiêu người khách không biết việc nấu ăn mà thôi. Có gì là lạ. Tuy vậy, em cũng có thể làm một bài thơ đầu đề là « Từ hòn » dang nhớ ông Dương bà Dương sửa chữa, sẽ đăng vào tập san « Sóng Mới » sắp xuất bản gần đây.

Nhân chị Hương Thanh và chị Thúy: Em đã gửi ảnh và thư cho các chị, các chị bắt được chưa?

HỒ XUÂN LAN

Thu Điện, Hội An: Năm 1953, ở Việt Nam có phong trào uốn tóc, theo ý ông, chúng ta nên khuyến khích phong trào đó? Phong trào đó có ảnh hưởng gì đến phong tục Việt Nam không?

TRẢ LỜI: Cái gì ở đời tăng thêm được mỹ thuật và tiện lợi đều đáng khuyến khích cả. Việc uốn tóc cũng thế. Chúng ta không bảo thủ quá vì ngày xưa dân ông Việt Nam có bận áo chemise đâu? Nhưng có điều nên nhớ là dân bà Âu châu cõi họ cao và trắng nên cắt ngắn tóc và uốn lên trông khỏe mạnh và mỹ thuật.

Còn dân bà Việt Nam cắt tóc ngắn quá thì trông sẽ ra sao? Và dân bà Âu châu ngày nay lại thích đẽ tóc dài rồi. Tôi có một cô em họ, xuân xanh xấp xỉ đã tới tuần ba mươi, mới có một ông công chức rắp ranh bắn súng. Nàng ta trông rạng rỡ nếu uốn tóc lên nữa thì có lẽ sẽ cao già ngọc hơn.

Vài hôm sau, tôi gặp cô ta thấy tóc đã cắt ngắn lại uốn cong lên, trông ùn ùn như cái lô quạ. Tôi nghĩ thầm rằng, cô này có lẽ tai họa sắp tới nơi. Quả nhiên, từ đó tới nay ông công chức nọ âm thầm rút lui theo kế hoạch đã định.

Phải tuy ở hoàn cảnh sinh sống, tuy ở khuôn mặt và thân hình người



chứ có phải nhất định uốn và cắt là đẹp đâu.

Tôi xem chừng, phần đông dân ông Việt Nam hình như không thích sự lỏn lão, cộc lốc của dân bà. Nếu tóc uốn cho gọn cũng phải đẽ hơi dài.

Hà Văn Tân Định: Tôi là một người lao động chịu khó học tập, tôi đã đọc báo Bời Mới thường xuyên, cả vùng tôi đều đọc báo Bời Mới. Trong sự gặp gỡ nhau, tôi thấy tôi ba phần tư đều tán thành cái quan điểm chính trị, văn hóa của Bời Mới và tôi tin rằng Bời Mới vừa có người lại có tâm trí. Chúng tôi vẫn mong một cái gì Mới về chính trị trong tình thế này, chúng tôi hoang mang lắm rồi, chờ đợi quá lâu rồi, sao chúng tôi không thấy Bời Mới chú ý gì điều đó.

TRẢ LỜI: Bạn giục chúng tôi làm chính trị ư? Làm chính trị bằng cách tổ chức lực lượng tranh đấu ư? Làm chính trị là lôi kéo nhân dân ra xây dựng cuộc Bời Mới cho nhân dân, là gánh vác lấy trách nhiệm lịch sử, là giải quyết những bế tắc của thời đại chứ có phải là việc đem thân trámm họ làm công một người dân. Có đường lối, có tầm huyết, có những bồ câu lãnh đạo tài ba và sáng suốt cũng chưa đủ mà còn cần ở những điều kiện khách quan. Bạn hãy đọc chúng tôi đi, chúng ta không cầm nhau đi, hôm nay chúng ta chỉ là những người đọc và người viết nhưng biết đâu, ngày mai, ngày kia chúng ta sẽ không tự nhận lấy trách nhiệm của chúng ta trong giai đoạn hiểm nghèo này của dân tộc!

Bà Lương văn Sơn, Saigon: Nhà tôi một người rất tốt nhưng bị tinh thần đa ngã nặng lâm. Nghĩ cùng chỉ còn một cách nhờ ông giúp ý kiến làm cách nào ch nhà tôi đừng đa ngã nữa?

TRẢ LỜI: Bà gấp được người chồng quý hóa quá. Ở cái thế giới Tà bà này, tinh thần đa ngã! tốt lâm! Nếu chồng bà làm chính khách thì có thể chồng bà phải đa ngã rằng Tôi nay hay mai, vợ mình sắp xé minh thực tế của chính phủ, hỏi lò dàn, người thân nhất của mình có thể là gián điệp của địch, đồng minh cũ mình sắp bán rẻ mình, kẻ thù mình sắp chơi đòn bất ngờ gì đây, nhà dàn có thể đang chửi thầm mình mà cách ẩn tuý, vì sự bất lực và thất nát của mình. Nếu là nhà quản sự Ông phải nghĩ là sắp sửa bị đánh úp gián điệp địch đang ngủ bên mình là binh lính có thể đang sửa soạn đánh úp. Và khi làm chồng, thi có thể ôn phái nghĩ là bà có thể nhiều chuyện xảy ra.

Có nghĩ thi mới có phòng, đẽ phòn mà việc không xảy ra thi cũng không thiệt hại gì. Nhưng bà nên khuyên ông nhà, dù có đa ngã nữa cũng phải luôn luôn tỏ ra ngoài là đẽ tâlâm. Tôi tin ông lâm, tin bà lâm vì tin minh lâm lâm đấy. Còn trong lòng phải luôn luôn tâm niệm rằng: Một là ngã, hai cũng là ngã và ba cũng là ngã thôi. Sự thật của vũ trụ là như thế vì vạn vật ngày hôm nay không giống như ngày mai. Bà hãy nhớ là rằng qua một đêm tân hôn một thanh niên có thể thay đổi cả vũ trụ qua lần nhân sinh quan kia mà!

Nhân chung bạn đọc

Một số thắc mắc đặc biệt nhá, điều hình nhất của độc giả đã chọn lục sẽ được giải đáp ở tập « Sóng Mới » sắp xuất bản.

Ở Hội An có cô Bích Hà và bà Bích Hà cùng họ Tôn nữ. Trong số Bời Mới 92, cô Bích Hà thắc mắc chí không phải là bà Bích Hà. Bà Bích Hà đã xin cải chính.

ĐỜI MỚI XUÂN HÌNH BÀ XUÂN

Có bán cho bạn đọc với giá 15đ
mỗi tập Xuân; và 6 đồng một cái bính bia. Số còn lại không nhiều, các bạn hãy viết thư lại quản lý, hoặc đến hai nơi này mua:

117 Trần Hưng Đạo Quận 1,
96 đại tá Grimaud Saigon
Chợ Thái Bình

Người đàn ông lý tưởng của thiếu nữ đô thành 1954

« BẢO BẢN KINH TẾ »

Điều tra—Phóng sự của MINH ĐĂNG KHÁNH

bắt bạn phải giới thiệu là sinh viên trường luật ấy mà.

— À... ông quan... ông « quan » thì « hay » lắm rồi chứ còn gì hơn nữa cơ hả chị?

Chị nguyệt dài một cái tôi tưởng như siêu cả cột đèn điện.

— Si... dốt anh đi... cứ tưởng phi cao đẳng bất thành phu phụ » có mà cao cẳng ấy — chị cười to — những vấn đề ấy đem ra để « dọa » người ta, tôi thấy cô diễn « dính đồng » lắm rồi.

Đối với tôi là hạng người buôn bán ném giao dịch, tiếp xúc với đời nhiều.

— Trời ơi : « thiệt là quá xá ôn » (1) mà, tui « hồng » (2) có chịu à...

Rồi chị vừa cười vừa lắc đầu xua tay chối nguầy nguậy...

— Thôi thôi : ... chịu thôi, tôi không biết gì cả, ai biết nói thế nào mà phỏng vấn mấy lý phỏng việc. « Quá xá à » gấp mấy ông « Bời mới » là chỉ có thể thôi, toàn là những vấn đề, lập trường, mấy lý quan niệm rối rít cả lè...

— Thị đã bảo Bời Mới thi phải Mới mà lý. Tôi nhầm chúng chị cũng không Cũ nữa và có thể nói thật được lòng chị lâm chí.

— Không ! Nói chuyện khác thi nói chuyện với chứ còn phỏng vấn thi mời anh về...

— Ấy chết ! Chị không cho hỏi thi thôi sao chị nóng tính thế. Thế nào có gì lạ không chị?

Chị cười « hòa ». Chị lại bàn lẩy một bức thư ra, chị cười ngọt ngào rồi chí bảo :

— Nay anh ạ, cái anh chàng hôm nay anh xem đoán chừ ký hộ tôi ấy mà, thật là đúng quá à. Tình tình « chí » (3) mà ký cục vây...

— Ai kia?

— Cái ông quan hai mà mỗi khi đến nhà tôi đều mặc « si vin » và cứ

(1) Thiết là quá xá ôn = thật là quá thê, quá chêng.

(2) Hồng = không.

(3) Chí = gì.



cá luật ra mà nói nữa mới chết chứ...

Chà oi... may mà ông ta học luật đầy, chứ nếu « ông » Mà là sinh viên trường thuốc thi có lẽ « ông » ta đem cả bệnh tật vi trùng về mà thuyết trình ôm tôi...

Kể chí cũng lạ, khác người thật chứ các cô... khác, thì cô nào cũng mộng bá bác sĩ bà kỹ sư cả..

— Ô mỗi năm, mỗi giai đoạn nó mỗi khác chứ, với những cô nông nôì thì chỉ nghĩ đến mộng đẹp còn tôi thi thiết thực lắm rồi. Người dê tôi thờ phụng là chỉ vén vẹn trong mấy diệu kiệu :

Bảo đảm được kinh tế.

Bảo đảm được tình cảm...

Và đạo đức con người là căn bản.

Ở giai cấp nào cũng được. Miễn yêu thương nhau, hiểu nhau, bảo đảm tình cảm cho nhau, không lừa dối nhau, có khả năng tài cán để đủ bảo đảm về sinh sống cho vợ con, nhất là tương lai cho con cái.. như thế tôi thấy là hạnh phúc rồi.

Còn cứ tưởng lấy được ông chồng danh giá, trưởng giả mà tam địa thổi nát hành vi cử chỉ đốn mặt, thi đâu có phải là tim được hạnh phúc?

Đấy anh xem ở đời này thiếu gì những ông Kỳ sư đào mỏ, ông Bác sĩ vu khống vợ mất trinh để rồi tống tiền họ nhà vợ. Mà cũng không phải rồi soen soét : « Túp lêu tranh với hai trái tim vàng » Giả dối tuốt !

Miễn là phải thành thật tim hiểu nhau, và yêu nhau thi hạnh phúc mới bền vững được. Chứ không phải vì mảnh báng, chút địa vị mà đâm tưởng rằng đánh đòn trúng được tâm lý của người đàn bà...

— Người đàn bà có ý thức về vấn đề hôn nhân như chí, và để kết luận: người chồng lý tưởng năm 54 này của chí phải là một người có khả năng đẽ bảo đảm được kinh tế, tình cảm, và đạo đức con người là vấn đề then chốt tạo nên hạnh phúc cho chí chử gì ?... Hay lầm...

Đến đây tôi xin có lời cảm ơn chí và... áy chết tôi vẫn chưa dám tuyên bố : là đã được chí cho phỏng vấn đâu nhé.

Chị ngó ra một lúc rồi cười...

— Chị cho các ông nhà báo, mà báo hại thật, nhưng này cẩm không được đăng tên thật của tôi lên mặt báo đấy nhé ?

KỲ TỐI :

Em mơ chiến sĩ lon vàng



BÀN VỀ THƠ của cô XUÂN LAN

NĂM nay, em ra Bắc có ghé qua đình làng Ngang, trong đình này có thờ hai pho tượng, một pho tượng biếu hiện sự « nhịn ăn mà mặc » mình gầy gò ốm yếu đếm dù được 24 chiếc xương sườn nhưng bề ngoài nhung lụa thướt tha, gáy vóc sặc sỡ còn pho tượng thứ hai biếu hiện cho sự « nhịn mặc mà ăn » mình tròn tròn mạnh khỏe cũng không có nhưng thân thể lại béo tốt phương phi, má phì bụng phệ. Ông trên chuộng hình thức, ông dưới thích nội dung.

Nhìn vào hai pho tượng, em nghĩ thầm rằng như thế thì hình thức không quan trọng bằng nội dung nhưng nội dung không thể rời hình thức. Bởi vì, ông thích mặc mà nhịn ăn thì ông sẽ bị chết còn ông nhịn mặc mà ăn, ăn thật béo nhưng tròn tròn như thế thì còn ai dám bén mảng tới gần.

Với ý nghĩ trên, em thấy thơ, một bộ môn văn nghệ không thể rời nguyên tắc đó. Hàng ngày em đọc thơ của anh chị gửi về rất nhiều, nhưng phần nhiều, nếu không « nhịn ăn mà mặc », thì cũng « nhịn mặc mà ăn », chứ rất ít bài thơ đánh thẳng bằng được hình thức và nội dung. Thơ « Nhịn ăn mà mặc » là thứ thơ kỹ thuật điêu luyện dùng chữ sành sỏi, nhạc tiết rất hay nhưng chỉ để che phủ hay thể hiện những tư tưởng ấm đau, rên rỉ, thất vọng, nghiện ngập, trụy lạc. Đọc thì hay, ngẫm nghĩ thì lại dở vì nó là những chất độc của nhân sinh. Còn loại thơ « Nhịn mặc mà ăn » thì trái ngược lại, ý tưởng phong phú, tiến bộ nhưng hình thức vụng về, đến nỗi hóa ra cộc lốc, chẳng đâu vào đâu.

Nó không còn là thơ nữa mà là những tiếng hát, hay những bài đạo lý khó nuốt trôi ở thế kỷ 20.

Em xin nhắc lại đây ý kiến của anh Hà Việt Phương, là trong việc sáng tác văn nghệ ta phải đặt máy câu hỏi: Vì ai? Vì ai? Cho ai?

Chữ ai đó là xã hội, là dân tộc, là không phải cho ta nhưng sự thực ra, khi sáng tác cho ai tức là đã sáng tác cho ta vậy. Vì Ta ở trong ai và Ai trùm trên Ta, ảnh hưởng tới ta mà.

(xem tiếp trang 10)

Tại sao chúng ta cầm bút?

T RONG một bức thư của Romain Rolland gửi cho những người bắt đầu học viết văn, có nói rằng: « Từ ra kinh nào anh bị thúc đẩy bởi trách nhiệm xã hội và lương tâm của anh; hoặc là một cần thiết nào trong lòng anh, thì anh sẽ viết. Chó đừng chí vì một ý tưởng đột ngột hoặc vì muốn nổi danh mà cầm bút. Làm như vậy, không không có ích, mà còn có hại là khác nữa. Nhưng cái mà một nhà văn phải viết ra, phải là những cái « cần thiết » mới được ».

Câu nói này đáng cho ta suy nghĩ nhiều về nó. Mặc dù trong xã hội ngày mai có thể làm cho mỗi người đều có đủ năng lực để sáng tác, khi ấy mỗi người đều có đủ thời giờ rảnh để sáng tác. Tóm lại, với những đó thì mỗi một người nào điều kiện để trở thành một nhà văn.

Nhưng mà, đến khi ấy cũng vẫn phải nếu ra văn để: « Anh viết ra bài này hoặc quyền sách kia » ich lối gì hoặc cần thiết gì cho xã hội? ».

Nếu anh mà trả lời: « Không có gì cả! Tôi viết để tiêu khiển thôi ». Hoặc trả lời một cách khác: « Tôi thấy anh Milt anh Xoài k'ra viết ra một quyền sách, rồi được người ta tán tụng ngợi khen, thì tôi cũng muốn có cái diêm phúc đó, nên tôi cầm bút... ».

Nếu anh quan niệm như thế, thì tốt hơn anh hãy quảng bá!

DOISNG của người cầm bút thật là một cuộc đời vô cùng kham khổ. Trong khi họ dùng cặp mắt của họ để quan sát những chỗ tê nhí của đời, thì họ phải tìm như một nhà khoa học, và kịp đến khi họ phô bày những cái đã quan sát được lên trên mặt giấy thì họ phải cẩn thận như một kẻ lao động.

Tại sao họ không chọn một nghề nào nhẹ nhàng thành thạo hơn một tí. Tại sao họ không kiêm một số làm nào trong công sở hoặc ngân hàng để sống một cuộc đời dễ chịu hơn, mà phải tự mình đâm đầu vào vòng khổ não như thế, để cho thân hình phải túm túy gầy gò?

Sở dĩ người ta vui lòng chọn con đường bay go cơ khổ, là vì người cầm thay không thể im lặng được. Bất luận mấy con người nào nếu chịu khó để ý đến xã hội; chịu khó quan tâm đến đời sống của phần đông, thì nhất định họ sẽ có một ngưỡng cảm khái dõi dài và có nhiều ý kiến thiết thực. Và họ cảm thấy cần phải tháo lộ tâm tình của họ, và bấy giờ họ mới chịu ghét của họ ra cho người đời được biết.

Chúng ta thường thấy những người đi xa mới vỡ, thường hay phản khởi kèn lại cho chúng ta nghe những điều nát thay tai nghe ở dọc đường, và cuối cùng họ nói: « Phải tôi mà viết được thì tôi sẽ viết ra tất cả để cho người ta biết » Cố cái tâm trạng đó, thì họ đã có thể viết được chưa? chưa đâu! họ còn cần phải hiểu rõ cái công dụng của VĂN NGHỆ, đối với NHÂN SỰNH.

Thì đây, vẫn hào Lỗ Tấn có kèn lại trong bài tựa của quyền Khu Gai (Nap Gim) vì sao ông đã cầm bút. Ông nói rằng bài đầu ông chỉ lập chí học oài nghệ thuật Âu Mỹ mà thôi, ông mong làm sao cho người Trung Hoa khỏi oán vì những ông lang dắt rẽ.

Nhưng một hôm kia oai tình ông xem một cuốn phim thấy có một người Trung Hoa rất khỏe mạnh bị bọn Nhật Bản trói lại chém đầu để thị chung, cùa một lúc ấy, những người Trung Hoa khác đứng quanh đấy thấy vậy không những không cho đó là một điều sỉ nhục cho dân tộc mà còn thán thán vỗ tay reo cười, hình ảnh ấy làm cho Lỗ Tấn hết sức khó chịu và ông nói rằng:

Khi ấy, tôi cảm thấy rằng y học không cần thiết nữa, nếu những người dân trong nước đều được khỏe mạnh mà đầu óc của họ vẫn u mê, thì họ chỉ là một món đồ cho người khác chém đầu để thị chung hay những kẻ vỗ tay reo cười; vỗ ý thức đó mà thôi. Những hạng người ấy dù có bệnh chết bao nhiêu đi thì cũng đừng cho đó là một điều bất hạnh. Bởi thế nên công việc làm đầu tiên của chúng ta là phải làm sao sửa chữa tinh thần của họ, mà một công cụ sửa chữa tinh thần đặc lực nhất là VĂN NGHỆ, thế nên tôi bèn bắt tay vào việc đề xướng phong trào Văn nghệ».

Thế nghĩa là Lỗ Tấn trước hết đã nghĩ đến « công dụng » của VĂN NGHỆ là « một công cụ sửa chữa tinh thần của con người một cách hiệu quả » rồi mới bắt tay vào công việc văn nghệ mà ông đã đeo đuổi suốt đời, thế nên Lỗ Tấn trong khi cầm bút bao giờ cũng Chân thành và nghiêm khắc.

NẾU chúng ta là những người bắt đầu học tập sáng tác, thì phải muôn ngàn thận trọng trong khi bắt đầu, và không nên có thái độ « giòn chờ ». Phải biết rằng VĂN NGHỆ là một phong tiện giúp đỡ cho con người trong xã hội được tiến bộ, mà sử dụng nó mọi cá nhân đều lực hơn.

Trích « Sổ tay Văn Nghệ »
NGUYỄN KHÁNG dịch

ĐỜI MỚI số 101

Thành tích mới

TIẾT Xuân đậm ấm đã mang lại cho giới điện ảnh mấy tin ấm lòng.

Một là cuốn phim Giá Hạnh phúc, quay ở bên Pháp: đây là đứa em út của cuốn Hai thế giới, nhưng là đứa em tốt nhất hơn cả chị em phim kia nhiều. Vì, về giá trị xã hội tuy nó chỉ mới nêu được tên tiếng kêu thương tha thiết mà yếu đuối của một vài đứa con hư của dân tộc đang lạc lõng nơi quê người đất khách (do đó mà câu chuyện kém phần diễn hình, có truyện kém phần ly kỳ, chặt chẽ làm giảm hẳn giá trị kịch tính), song về hai mặt giá trị ngoạn mục và văn chương thì thực tình Giá Hạnh Phúc đã nêu lên được một thành tích khả quan về kỹ thuật phô diễn bằng những tranh hình, phong cảnh và những lời lẽ, lý luận có sắc thái, màu mè Việt Nam, nghĩa là cuốn phim đã dùng hình ảnh và âm thanh để nói lên được một mẫu đời sống Việt Nam. Đó là một bước tiến: dám vượt « cái đã có ».

Đây, bước tiến thứ hai: có một vài cuốn phim « tạm dã » gọi là quay xong rồi, (nghĩa là có thể đem chiếu « bừa ») trong vụ Tết này để hốt của) nhưng các tay phụ trách đã biết tự trọng và biết trọng nghề, mà cố nén lòng hào lợi xuống để « duyệt lại giá trị » tác phẩm của mình, trong một thời gian nữa đã. Đó, là một cử chỉ đẹp, xứng đáng với tinh thần phục vụ Nghệ Thuật.

Dẫu tiến bộ thứ ba là, nguyên có trong vòng nửa tháng cuối năm, mà đã thấy tời ba hằng điện ảnh vận động tổ chức cơ sở tài chính thật là đồ sộ và chu đáo: nếu điều tra không làm thi máy hăng này số vốn xem ra vững lâm (vật chất lèn tới đám bầy triệu đồng; tinh thần có sự tham gia của khá nhiều chuyên viên lành nghề).

Cuối cùng đến sự thành lập công khai của Lớp học điện ảnh hầm thu và thực hành để đào tạo mầm non của Nghệ thuật thứ bảy.

Máy bài học

trên đây đã mách cho ta được điều gì?

— Thưa, chúng ta đã chứng minh được điều này: là giới có thẩm quyền về điện ảnh đã bị lây chuyển vì dư luận của nhân dân đối với mấy cuốn phim tôi đã trước đây, mà đã biết sớm cải tà quy chính, nghĩa là, tiêu cực mà nói thì đã biết phục thiện, và, tích cực mà nói thì đã bắt đầu bắn khoan đến việc xây dựng cơ sở cho nghề. Về hai phương diện: Lý luận và Hành động.

ĐỜI MỚI số 101

MÀN ẢNH V.N. ĐI ĐẾN ĐÂU?

Cơ sở lý luận

DÃ không biết mình « đi đến đâu » thi có đi suốt đời cũng không tài nào... đến đâu được cả: lý luận không vững vàng tất hành động không chắc chắn được. Thi còn nói gì đến thành với đạt?

Thực vậy, mọi hành động trên đời muôn thành đạt được cần phải có chủ trương, có xu hướng, có kế hoạch có chương trình, rút lại một câu: phải có đường lối.

Tìm ra được đường lối rồi thi hãy sắm xe cộ, ngựa nghèo; có xe ngựa rồi hãy ra đi, hay ít nhất cũng phải có bộ giò cho thật khoẻ.

Đó là một sự thực rất u tầm thường. Nhưng vì tầm thường quá nên ít ai quan tâm đến. Nên mới xảy ra bao chuyện... đặt cày trước bò, quay phim không chủ hướng, không xu hướng, không phuong hướng. Nên dĩ nhiên là quần manh dẫn quần manh, tất phải dẫn nhau lăn xuống hố... đánh àm!

Tạm bỏ qua những chuyện đã qua.

Hãy cứ coi máy cuốn phim về trước là những công cuộc thí nghiệm, quay thử, chiếu thử. Mặc dầu dòng bào chặng được xem... thử, vi dã tổn tiền mua vé, và tổn hơi sức phè phán. Song đích nhờ có sự phẩm bình khe khắt của nhân dân mà giới nhà nghề mới chịu tính ngộ để hối quá, rồi rút kinh nghiệm trong thất bại đã qua hòng tính đến việc sắp tới.

Bây giờ đây đã đến lúc... bắt đầu từ chỗ bắt đầu: đặt nền móng cho nghề. Nói chung thi kỹ thuật điện ảnh đã:

Mở con đường sáng

cho toàn thể loài người bước vào ngưỡng cửa của một nền Nhân bản có hai đặc tính là vạn năng và thụ động. Thực vậy, màn ảnh cầm đã là một trường học đại đồng để giao dục nhân dân thế giới một cách rất phổ biến, và cả màn ảnh cầm lẫn màn ảnh nói đã và đang và sẽ là một lối huấn luyện nhân tâm rất là hiệu nghiệm vì chúng có năng lực cao áp tinh thần khán quan một cách vô hình: học bằng điện ảnh là một lối học... nhẹ nhàng, rộng rãi và dễ nhất.

Hãy khoan bàn đến hậu quả của một thứ giáo hóa tiêu cực như thế, chỉ biết rằng: hiện nay quá nửa loài người đã mặc nhiên coi rạp chiếu

NGÔ ĐỒNG THANH

bóng là một nhà trường thoải mái nhất; hay nói khác đi, đa số nhân loại đã coi mình là loạt học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nhất của điện ảnh. Điện ảnh vì vậy phải là một yếu tố quan trọng bậc nhất trong việc kiến lập nền Nhân bản mới của thời đại.

Còn nói riêng ra cho xã hội Việt Nam thì điện ảnh đang là một

Lợi khi tuyên truyền

rất mạnh cho nếp sống mới. Thực vậy, trước hết là điện ảnh đi tới đâu thi ai ngày thơ mộng cũng phải nhận ngay ra rằng: điện ảnh tới đó. Mà điện ảnh đã tới thi mày và ánh sáng cùng tới một lúc, nghĩa là văn minh, tiến bộ tới.

Cho nên khắp chợ cùng quê, nhân dân Việt Nam đều đang háo hức mong chờ điện ảnh. Hãy khoan bàn đến ác quả của máy, của điện (khi bị dùng sai mục đích khai hóa thiên hạ), chỉ biết rằng: ở cả hai bên nhịp cầu, người dân Việt Nam đang chào đón màn ảnh, coi nó là một người vui tính, coi nó là một ông thầy thông thái: nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân thế giới đã thừa nhận BIỆN ÂNH LÀ MỘT CÔNG CỤ GIÁO DỤC ĐẠI CHUNG.

Rút lại, thiên hạ đồng thanh suy tôn điện ảnh là một món ăn tinh thần rất đặc lực rồi.

Đã biết như vậy thi

Kết thúc già Việt nam nên làm gì?

nếu không phải là noi gương các nhà điện ảnh Nhật Bản, Ba Lan, Ý đại lợi, Mĩ tây cơ, v.v. mà khuôn định ngay nghề chuyên môn của mình vào vai trò.

Gái phóng nhân loại

chóng chóng thoát vòng lẩn tẩn về tình cảm, lèch lạc về suy luận, bắt nhân về hành động, nghĩa là dùng điện ảnh để

Đào tạo một mẫu người mới

một mẫu người cân đối, đầy đủ, toàn diện, mẫu người xây dắp Công lý và Hòa bình cho thế giới, nói khác đi thi bước đầu trong cơ sở lý luận của nền điện ảnh Việt Nam cần phải là sự góp phần vào việc HƯỚNG NỀN NHÂN BẢN MỚI, là nền NHÂN BẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

KÝ SAU:

MÀN ẢNH VÀ TRƯỞNG ĐỜI

19



CON viết lá thư gửi Mẹ
Giữa mùa hoa nở hương xưa
 Tay lạnh run trên giấy trắng
 Chữ gầy quẩn quại luồng bùa

Con nhớ xa xa ngày cũ
 Đất mòn thơm nhụy tinh quê
 Bóng lá thêu mùa hư ảo
 Lúa xanh chầy nắng tràn trề

Vườn sân nương khoai đầu bã
 Dâu ngàn nhuộm biếc cát sông
 Thuyền nhỏ lèn trời dưới nước
 Hồ khoan nhịp điệu bênh bõng

Ngân ngát Trường Sơn dựng đứng
 Mặt trời đỏ máu hoàng hôn
 Gai nhọn rùng thiêng nước độc
 Suối buôn trời ánh Sao hôm

Triều nước Hồng Hà lấp lánh
 Trường minh đội nước phù sa
 Biển rộng giang tay ôm áp
 Sóng cuồng hòa nhịp hòn ca.

Mẹ có đòn con mới nhớ
 Tuổi đời hàn dầu bàn chân
 Tin tưởng thời căng thứ ngực
 Mắt ngòi ánh sáng Thiên Thần

 Tay nắm trong tay ca hát
 Chúng con dì tám Bình Minh
 Cò nội phơi mầu gió mới
 Trời cao thăm gửi tâm tình

Thép sắc đào sâu mạch sống
 Mồ hôi chảy ướt lưỡi cày
 Hạt giống gleo mầm hy vọng
 Ngày mai: có chúng con đây,

Nhịp sống bốc từ lòng ĐẤT
 Đường sơn bất ngát môi cười
 Nắng dội đỏ hồng má chín
 Mì giài chớp chớp lệ vui

Rồi một buổi chiều đồi gió
 Kinh thành lạc dấu chân con
 Khắp khèn phố phường chật hẹp
 Tiếng gầy nghiến nát ngày mòn

Thao thức từng đêm không ngủ
 Nhìn qua ô cửa mờ rung
 Đen quanh trời khuya tìm ngắt
 Mẹ ơi! con nhớ vô cùng

Con viết lá thư gửi Mẹ
 Tâm tình phơi trắng lòng đau

SỐNG ĐOLE VIỆT NAM

MỘT sự việc hiền nhiên nhất là các nhà triết học không chịu nhận rằng chúng ta có một xác thịt. Thường thường họ chỉ muốn gieo vào đầu óc chúng ta là chúng ta là những vị thiên thần. Chúng ta hoặc cho họ không là thiên thần có một bể ngoài như chúng ta, thêm đốt cánh. Ý niệm chung cho rằng thiên thần có thân thể với đôi cánh còn hay đây! Tôi thường nghĩ rằng đây là một cái lợi, cái cho là thiên thần cũng được, nhưng thiên thần cũng có thân thể và năm giác quan.

Tôi tưởng tượng rằng nếu như một linh hồn không có thể xác thì bị thiệt thòi biết bao nhiêu! Ta không có mắt để nhìn mọi giọng suối chảy, không có chân để thả xuồng giòng nước trong trẻo đó và hưởng thụ sự mát mẻ vò biển ấy. Đứng trước mặt đĩa thịt vịt Bắc kinh, ta không có lưỡi để nếm, không có răng để nhai, không được ngâm nghĩa những khuôn mặt thân yêu và không một chút gì thông cảm.

LINH HỒN VÀ THỂ XÁC của LÀM NGÚ ĐƯỜNG

Ôi chúng ta cảm thấy buồn biết bao nhiêu nếu như một ngày nào chúng ta trở lại trên quả đất này, thấp thoáng như bóng ma và lúc chúng ta vào buồng ngủ của con cái chúng ta, con ta ngủ, ta không có mắt để nhìn, ta không có bàn tay để vuốt ve con ta, không có cánh tay để ôm con ta, không ngạc nhiên để truyền hơi ấm ở con ta, không có lỗ thủng khoảng từ cảm đến vai làm cái tò ấp ủ con ta, ta không có tai để nghe giọng nói của con ta.

Lý thuyết cho rằng thiên thần không thể xác thật là mơ hồ. Người bình vực cho thuyết này sẽ lên tiếng bào chữa: « Trong thế giới tinh thần, ta có cần gì những lạc thú đó? »

« Nhưng, sống như vậy để làm gì? » Bất động hoàn toàn hay cũng chỉ là mơ hồ, tịch mịch.

« Có hướng được gì không? » — « Không làm việc, không khổ nhọc, không buồn chán ».

Theo tôi cho đó là thế giới của kẻ bị tù đày. Một lý tưởng, một quan niệm hạnh phúc hư vô tương tự nguy hiểm như theo đạo Phật mà chỉ tìm thấy ở Tiểu Á và Á mà không phải ở Âu châu.

Lý luận như thế tưởng ra cũng vô ích, tôi có thể kết luận là quan niệm một linh hồn không có ngũ quan là một việc không nên bàn cãi. Vì từ lúc người ta chào đời đã nhận thấy vũ trụ như một vật bất thường cảm rõi.

Có thể rằng, sự chuyên động hay sự ngọt ngào là một đặc tính của linh hồn và một thái thích của thiên thần không thể xác là cứ quay như một sơ-rô-tông quanh một cái hố với tốc lực từ 20 hay 30 ngàn vòng trong một giây. Đây có lẽ là một thứ « cảm giác »? Hay một vật không thể xác sẽ như ánh sáng hay tia phóng xạ chạy quanh không gian với tốc độ 183.000 dặm trong một giây đồng hồ.

Như vậy, thiên thần phải có những sắc tố thần để hưởng tượng, để cảm biết hình thù của tạo vật, có cảm giác tình vui để cảm thông tiếng gọi, và màu sắc. Nếu không có những yếu tố ấy, tinh thần sẽ không còn như nước hồ ao hay như con người sau buổi trưa hè nóng hấp không có một ngọn gió mát.

Phải có cảm động và chuyên động bắt kịp dưới một hình thức nào miễn là có đời sống, đừng có bất động và vô tri vô giác.

TRẦN DOANH dịch

Quê cũ luồng bùa thơm nhụy
 Mầm non đã nảy cánh mầu?

Con đứng nơi đây mờ bụi
 Trong vòi lớp lớp nhà xiêu
 Nhạc rú điện cuồng điệu múa
 Xác đói rú xuồng cô liêu

Tường nát đồ nghênh mong nhớ
 Mẹ ơi! con viết thư này

Xuân có về chàng Hà nội?
 Thương con Mẹ nắm bàn tay.

TẠ TÝ

ĐỜI MỚI số 101

MỘT GIỜ VỚI



Kịch gia

VI HUYỀN ĐẮC

soạn chung cuốn Tự diễn Việt Nam, chủ hiếu có hoàn tất được trước khi mãn kiếp chẳng, nhưng thôi, đến đâu hay đấy, mình làm dở người khác sẽ làm tiếp, chúng tôi cố làm cho thật đầy đủ chẳng hạn riêng tiếng « có » đã gồm 31 nghĩa khác nhau...

— « Tiên sinh đã viết cả thầy bao nhiêu vở kịch? »

— « Chừng ngót hai chục vở, trong đó có mấy vở tôi thích: Kim Tiền Kinh Kha, ông ký Còp. »

— « Tiên sinh có định soạn kịch tiếp? »

— Tôi vừa mới nghĩ được một cốt truyện là một vở kịch dã sử, nói về Thành cát Tư Hãn (Gengis Khan), trong có một mâu thuẫn đe nhỏ thú vị: giả sử bây giờ có một kẻ nghèo, ta hứa cho hắn mọi châu báu để hắn sống phong lưu trọn đời, nhưng sẽ chật của hắn một bàn tav, liệu hắn có ưng chàng? Vi quân cười hóm hỉnh.

Chúng tôi từ giã Vi huyền Đắc vừa lúi ngoái đường vang tiếng loa xe hơi quảng cáo: « Ông ký Còp! Ông ký Còp! Tôi nay sân khấu nhà hát lớn thành phố, sẽ công diễn lấy tiền giúp quý binh dân thư viện! A lô! A lô! ».

S.N.N.

Mái tóc ấy nay đã hoa râm và cũng đã hơn một lần châm nỗi, vì Vi quân cho biết:

— Vở kịch đầu tiên tôi viết là « Kim Tiền », và đời tôi, tôi thấy cũng chỉ cứ quẩn quanh bên hai chữ kim tiền! Hồi về ý kiến ông đối với phong trào văn nghệ hiện đại ông cho biết:

— Nếu có điều kiện, ta nên hợp thành nhóm hàng tuần hội họp với nhau, tranh luận bàn cãi về văn nghệ, như lối khách thính (salon littéraire) xưa thi đẹp biết bao. Chứ một vài tổ chức như văn hóa hiệp hội với việc Trung tu Văn miếu, Tân văn hóa với việc Bài trừ đốt vàng mã... xem ra không ích lợi gì nhiều, vì hoạt động hép hỏi và thất thường lắm... Nhưng trăm sự đều quy vào chất vitamin T (tiền) cả.

Thiếu nó, thì khó phát triển lắm, tôi muốn nói đến việc hoạt động các tác phẩm văn nghệ. Vì nếu nhìn vào sự thực, những văn nghệ phẩm có giá trị lành mạnh còn ít ỏi lắm, bởi những tác giả thường nghèo, không thể nào bỏ tiền túi xuất bản lấy tác phẩm, mà giao cho các nhà xuất bản thì phần lớn chỉ dám án hành những loại sách báo chiêu theo thị hiếu thấp kém của một số độc giả hòng

ĐỜI MỚI số 101



— Bây giờ chúng mình chạy đua xem ai về trước?



CÂU TRE

Ai ở làng quê,
Đã từng qua nhặt,
Qua nhặt cầu tre;
Lắng nghe, lắng nghe
Tiếng hò tiếng hát
Dưới mái nhà tranh.
(*) Lú o... « Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lát lèo, gập ghềnh khó đi.
Khó đi mượn chén ăn cơm,
Mượn ve mua rượu, mượn đèn kéo
chơi ».
Kéo đèn : q é ò e ..
Cầu tre lát lèo, cầu tre gập ghềnh.
Cầu tre một nhịch chênh vênh,
Bắc ngang dòng nước lênh đênh sóng
bèo.
Cầu tre lát lèo, cheo leo,
Những đêm trăng xế, trăng treo đầu
cầu.
Cầu tre soi bóng sông sâu,
Ánh trăng sông nước dợn mầu lung
linh.
Cầu tre gõ nhịp đắt lành,
Nằm nghe tiếng hát, tâm tình quê
hương.
Cầu tre làm chiếc đò ngang,
Nối đôi bờ đất đất làng thương nhau.

**

Nhà anh ở kẽ bên cầu,
Nhà em ở cuối đầu cầu bên sông.
Bên sông cứ mỗi hừng đông,
Em ra vo gạo, bên sông bên cầu.
Anh vừa nở cẳng thâp trâu,
Thấy em, anh vội xé rào nhìn em.
Rồi qua cầu nói với em ;
« Cố em vo nếp anh thèm mùi xôi ».
Vì anh, khi mới hừng trời.
Qua cầu, em biếu dìa xôi muối mè.
Cầu tre lát lèo cầu tre,
Con đò chở tâm tình quê qua cầu..
Từ đây cứ mỗi mùa cầu,
Anh qua cầu để bê cầu cho nàng,
Khi nào tầu hút trâu khan,
Anh qua xin lá trầu vàng bên em.
Khi mùa cây hái « đồng ken »,
Ruộng anh em cấy, đất em anh cày.

(1) Cầu hát ru em miền Nam.

Gởi Thùy Nhiêu và thân tặng
những bạn đường bây giờ
đang sống quay cuồng giữa dô
thành loạn vết ngựa xe và cát
bụi, chắc không bao giờ hướng
mặt về miền quê mà sống lại
với mối tình CÂU TRE.

KIÊN GIANG

Văn công lối xóm tiếp tay.
Kết tình lưu luyến gai trai đất làng.
Đôi tim trang lúa nhịp nhàng,
Hòa theo nhạc sông lúa vàng mênh mông.
Đôi lòng cách một dòng sông,
Tơ hồng chưa buộc, lờ lòng đã xe.
Cầu tre lát lèo cầu tre,
Duyên nghèo đắm thắm, tình quê nồng
nàn.
Trong tình yêu nước, yêu làng,
Có tình chấn gối, đá vàng lúa đổi.
Mẹ chàng cậy mối cậy mai,
Tặng quà lễ tết một đỗi bông vàng.
Hai bên cõi bắc họ hàng,
Chọn ngày tết cưới qua rằm tháng
Giêng.
Bóng rời lúa cháy xóm riêng,
Cầu tre gảy nhịp gác nghênh giữa dòng.
Lửa tràn lan cháy bên sông,
Máu pha nước mắt đổ long trướng
giang.
Giặc tràn về bắt sống nàng,
Lòng quê bắt lại mối tình cầu tre.
Thời đánh đập tiễn vui mai,
Bóng hồng gác giữa rừng người hung
hăng.
Từ đây sông lạnh bồng trăng,
Nước như ngừng chảy sâu vương mổi
hòn.
Vườn xanh úa hết chồi non,
Cau khô, trầu héo chẳng còn nồng cay.
Đôi trâu bò dở vạc cày,
Lòng người, lòng đất đắng cay não nè.
Đêm đêm như vắng con nghe,
Tiếng than khóc của cầu tre một mình :
« Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre gảy nhịp, chung tình khóc nhau
Cầu tre khóc một hôm nào,
Mẹ qua cầu bỗ trầu cau cho chàng.
Còn đâu mùi vị xôi vàng,
Buổi đầu trai gái đất làng biết nhau.

RẠCH GIÁ, THƯỢNG TUẦN THÁNG CHẶP 53

KIÊN GIANG



Tạp văn

Còn đâu những buổi thả trâu,
Đứng bên hàng trúc xe rào nhìn em.
Còn đâu mùa ruộng « đồng ken »
Ruộng anh em cấy, đất em anh cày.
Còn đâu vị lá trầu cay.
Miếng cau đầy trắng mà say miếng trầu.
Bây giờ quê cũ còn đâu,
Còn đâu người đẹp với cầu tre xưa. »

**

Chiều chiều gió thổi, gió đưa
Nhớ người một buổi chiều mưa lên
đường.

Người lên đường ra lín,
Trong lòng và trên đầu súng,
Có hình ảnh nước Việt Nam.
Trong ấy có đôi làng thìn mến,
Một dòng sông và đất bền ngõ nhau,
Một tình thương bắc một nhịp cầu,
Cầm sáu giữa đôi lòng trang lúa.
Thân yêu nhau từ thuở thanh bình.

Bến khi đời loạn, dao binh...
Lòng còn chôn chặt khởi tình đầu tiên.
Mai này trời lặng phong yên,
Bóng cờ tươi thắm ngự trên hoang tàn.

Anh sẽ trở về làng,
Về tận bến sông quê ;
Anh bắc nhịp cầu quay,
Anh xây chấn cầu sắt
Trên xác chiếc cầu tre,
Nối liền đôi bờ đất

Hàn lại vết thương đau.
Bến xưa dù đời nhịp cầu,

Đất nghèo còn giữ lấy màu quê hương.
Đứa cầu sắt nở giòu sang

Áo cầu rực rỡ phết vàng son son,
Đứa sông cạn với nút mòn,
Trong hồn quê vẫn có hồn cầu tre.
Đứa đời tham trường bỏ xe.

Lòng anh lắng xuống niềm quê chán
thành.

Đứa đời mê báu danh,
Lòng quê bắt lại mối tình cầu tre.

Cầu tre ôi hối cầu tre,
Cầu tre lát lèo, cầu tre chung tình..

KIÊM MINH

Chuyện con bé câm bóng biết nói



KIÊM MINH

NGUỜI ta có kè lại chuyện một con bé câm, ngày nọ bỗng nói lên làm cho thiên hạ phải giật mình.

Ai nghe xong cũng không tin và đoán quyết đây là một sự bịa đặt hoàn toàn. Tôi đề ý đến câu chuyện này từ mấy tháng nay mà chẳng tìm ra một lời giải nào đích xác, vậy nên cuối cùng, rồi tôi cũng bỏ qua.

Hôm nay, có người bạn trên đó về chơi, tôi muốn tìm hỏi cho thật cẩn kẽ để may ra mời hiểu được cái lè huynh vi của tạo hóa.

— Anh ở đây, chắc biết rõ nguyên do. Hắn uống thử thuốc gì mà hay thế. Hay là hắn cầu nguyện một đấng thần linh nào?

Bạn tôi cười lớn, tiếng cười như có thể làm vỡ mái ngói, tiếng cười đầy tự tin làm sao ! Nhìn anh, tôi mới nhận ra rằng thật chưa bao giờ tôi gặp một kẻ nào kiêu hãnh như thế.

— Tôi muốn hỏi về chuyện con bé câm. Vì sao nó nói được ? Vì sao ?

**



BÉ Đào là đứa con hoang của gia đình họ Ng. đáng lẽ bị vứt bỏ ngoài bụi, nhưng vì bà cụ nhà là một người tu hành, từng mắt thấy những sự báo oán nên ra lệnh phải đem nó về nuôi. Nó là một đứa bé bị bỏ rơi, bị quên lãng như người ta quên một chiếc khăn tay trong tiệm nước, dù có nhanh lại, nhưng chẳng thèm mệt công lui lấy.

Vậy đó, bé Đào lớn lên trong sự hành hạ bởi vì nó là hiện thân của bỉ ổi, gòm ghiếc. Không ai chơi với nó cả. Biết thế, nó tìm tình thương, gởi tình cảm nơi những viên sỏi đẹp hay một chiếc lá vàng mà nó àm thầm nhất trong góc vườn sau nhà, nơi thỉnh thoảng cũng có nhiều chim xuống đậu.

Sồi không nói được, và chim chỉ hót liu lo thành thử bé Đào làm sao biết nói ?

Nó tuy sống với loài người, nhưng chẳng khác gì đang đi trên một sa mạc cô liêu hiu quạnh.

Mỗi ngày đến giờ ăn, người ta đặt mạnh tô cơm có chan chút nước cá trước mặt nó rồi lạnh lùng quay đi. Thỉnh thoảng, người ta có cho Đào một chiếc áo mới, nhưng người ta không nói, không cười, và lạnh lùng quay đi.

Nhiều lần tôi tự hỏi vì lẽ gì người ta không giết nó đi, nhưng anh ạ, người ta chỉ có vừa lương tâm để không giết nó, nhưng người ta lại không có đủ lương tâm làm cho đời bé Đào được sung sướng.

Rùng rợn quá !

Và rùng rợn hơn nữa, nó câm mà chẳng điếc đi cho ! Nếu nó điếc thì thật đáng mừng cho nó. Bởi thế, những lời nguyền rủa, nó đều nghe được cả. Và rùng rợn hơn nữa là nó nghĩ ngợi. Và rùng rợn hơn nữa, nó khóc và nó cười.

Duy chỉ không nói được mà thôi. Ngày tháng qua, nó cũng lớn lên như mọi người, nhưng lớn lên để mà nhận toàn đau khổ, cay nghiệt của cuộc đời.

Có một đêm lâu lắm rồi, nó tập

nói trong bóng tối và đã nói lên được câu sau này :

— Thương hại tôi với, thương hại iôi với !

Nó mừng quá, định đến sáng sẽ nói với kẻ nào nó gặp sớm nhất trong ngày.

Nhưng sáng hôm sau thì lại cảm ván hoàn cảm, nó thất vọng vô cùng, sau hết nó ngờ rằng nó đã nằm mơ, một giấc mơ đẹp nhất trong đời nó.

Thế rồi, hôm... (hôm nào tôi không nhớ) lão Y và tôi, mang nó thậm tệ :

— Mày là đồ chó ! Mày biết không ? mày sống chật đất và vô tích sự. Này, này, tao nói cho mà biết, mày nên chết đi mà hơn.

Mặt con bé tím ngắt, đôi mắt nó đỏ ngầu, và người ta thấy miệng nó mấp máy, rồi nói :

— Tôi không chết ! Tôi muốn sống !

Chẳng cần phải nói, anh cũng biết là lão Y ngạc nhiên tới mức nào. Lão lạ lùng hết sức, rồi sau hết, lão ù té chạy vì lão cho rằng nếu con bé câm nói được thì việc gì nó cũng có thể làm một khi nó muốn.

Từ đây, nó nói được và đã phát giác ra bao nhiêu hành vi độc ác của bọn người bấy lâu dàn áp nó. Toàn là những người có danh vị trong vùng. Toàn những người bấy lâu thiên hạ tưởng là đạo đức và đầy nhân ái.

Những người có danh vị thấy bị mất phẩm giá, đồ cho con bé nói dắt đi. Sau cùng, họ có cách dè đối phó : họ tuyên bố con bé bị bệnh điên, nhưng sự thật chính bọn đó cũng biết thầm với nhau là chưa bao giờ con bé tinh táo hơn.

KIÊM MINH



BÁC SĨ. — Có thể răng đồng hồ của tôi ngừng chạy hoặc là bệnh nhân đã tắt thở.

TIẾNG giày đinh nẹn ròn trên hè phố. Người linh cảnh di di lại gần vọng gác. Vai vác súng, chân bước đường hoàng, đôi mắt nhìn ra phía Hồ qua màn mưa bụi. Tiếng giày như rơi vào trong lòng người linh gác đêm khuya.

Tôi di quanh bờ Hồ không biết là vòng thứ mấy. Giữa lúc hồn tôi đắm chìm trong vắng lặng, di ngược lại giòng thời gian để tìm kiếm những hình bóng cổ tri, tôi đã bắt gặp tiếng giày đinh ròn rã và đôi mắt đăm chiêu của người linh gác. Tôi chợt nghĩ đến Dũng.

Anh ban nghệ sĩ ấy, cách đây trên mươi năm, cùng học với tôi một lớp, cùng thi và cùng trượt vì chúng tôi cùng mắc một thứ bệnh... Chúng tôi mến thân nhau hơn ruột thịt, có thể nói là hai người như một. Rời ghế nhà trường, Dũng sống một cuộc đời phóng khoáng. Tôi vượt qua đèo Hải Vân để « vò Nam » thi Dũng cũng lội qua sông Nam Thi để sang bên kia Hồ Khâu. Mưa Phú Nhuận rơi trên áo tôi thì tuyêt Vân Nam cũng phủ trên vai Dũng, Dũng đã từng làm việc lớn, buồn to nhưng cũng từng dở ngón đòn, ngón vẽ ra độ nhật trong những lần bĩ cực.

Thân hình Dũng cao lớn vạm vỡ, trông có vẻ quắc thước hiên ngang; nhưng mờ tóc bồng và đôi mắt trầm tư của con người nghệ sĩ ấy không dấu nét buồn mènh mông trên trán. Tuy nhiên Dũng nói chuyện rất có duyên và đôi môi lúc nào cũng sẵn sàng cười với thiên hạ. Xa Dũng tôi nhớ hơn nhớ người yêu. Mỗi lần Dũng đến với tôi đều là sự tinh cờ. Hết Dũng cát đọng ngâm thơ, tôi tưởng như có tiếng hò, tiếng nguyệt rέo rát bên tai. Thơ của Dũng rung động như bản nhạc và đẹp như bức tranh.

*Lá tim, lá xanh, đường gõ nắng
Ho i vàng nhạt nhạt nhớ p iêu lưu.
Lối đi khắc khoải lời chim nói
Ve vãn tương tư mảnh giò chiều.*

Thường thường chúng tôi chỉ chung sống với nhau được độ ít ngày ở Hà-nội rồi lại phải chia tay. Dũng làm mối vợ cho tôi, Tôi đi hỏi vợ cho Dũng. Vì hoàn cảnh gia đình, chúng tôi đều thành những người chồng bất đắc dĩ. Có một lần vào đầu năm, tôi ở Thái Bình, lên tỉnh chuyên kinh doanh vừa gặp Dũng ở Sơn Tây về. Dũng vỗ vai tôi, bảo :

Một lâm rồi cậu à! Giang hồ mãi cũng chả nên trò trống gì. Bây giờ vợ chồng từ ở núi Ba vì làm trại, lúc rồi chồng vẽ mướn, vợ đan thuê.

Truyện ngắn kỷ niệm

ĐÔI GIÀY LINH

của CHIỀU DƯƠNG



— Bình tu tiên à? Tôi ngạc nhiên hỏi.

— Ủ! Bao giờ đắc đạo mới lại ha sơn. Đời Dũng nhất định tiến về nghec vē.

Dũng khoác tay tôi, kéo đi. Tôi đương suy nghĩ về sự thay đổi trong tâm tôi hồi Dũng thi Dũng nói tiếp :

— Rồi cậu sẽ hiểu. Bây giờ ra hàng Bạc với tôi để bán cái « kiêng » này, bảo vật cuối cùng của vợ và cũng là cái vốn duy nhất để khai sơn phá thạch. Ít nữa cơ sở vũng vàng, cậu muôn hiểu tôi thì dắt chị ấy lên chơi, nếu tiện cùng chung sống với nhau.

Ngày hôm ấy hai người lang thang dạo khắp phố phờ phờ. Chúng tôi ở Hồ tây về qua Cột cờ thấy chợ Giời đông vui, la cà vào xem. Hàng hóa bày la liệt dưới đất, phần lớn là quần áo cũ của nhà binh. Nếu không phải là thời đại chiến tranh làm sao có

tiền bán kiêng của Dũng, do tôi hô, đã phá ra tiêu viে đầu tiên mua đôi giày linh.

Tối về chúng tôi ngắm nghĩa giày đó một cách hài lòng vì cả người đều di vira; tôi trịnh trọng giày vào góc tủ. Tôi cao hứng ngay câu thơ của Dũng :

*« Thuở ấy nào ai chẳng đắm say?
Này hương hoa lá thoảng đâu đây!
Cỏ cây muôn dặm về thơm ngát,
Như chay ghênh suối cát bụi bay ».*

Thế rồi, một hôm Dũng hạ sén với tôi mang theo bao nhiêu là Dũng đi tìm tôi khắp kinh thành mục đích chỉ để lấy đôi giày linh. Người Dũng sage mùi rừng rú. Bộ Tinh ra từ ngày mua đến hôm năn áo vàng bạc màu rất xứng với chừng độ 3 tháng. Dũng còn lấy cước da vàng sạm; mắt cũng vàng tôi, cả hai cái mũ nút chai bạc lanh lánh vẫn sáng. Bây giờ thêm bộ ria, vàng mà các ông chủ thầu khoán hoặt Dũng có vẻ già dặn lắm.

— Tôi không bồng nứa vì mới mọc ;

— Tôi không thể ngồi yên một

đêm nhiều đã làm rụng tóc Dũng

được anh a, dù nơi đó có cảnh

bụi thi đọng nhiều nhất ở đây.

Câu nói đó làm tôi không ngạc nhiên khi nghe Dũng tuyên bố : lén nay thế cho sợi dây lụa den to bẩn. Vì tôi biết Dũng : Con người ấy nang giày đã rách, và ; để giày thi nghỉ đấy thôi. Giác mộng « Không còn nguyên vẹn là da. Người nhà bèn suối » đâu có thành duray bằng 2 miếng lốp ô tô, tuy trong đời người nghệ sĩ chỉ thích «

đó mà cũng mòn và dứt đường khâu

nhất là giữa tuổi thanh xuân đang

rào súc sống, giữa bầu không khí

nắng chiu những u sầu của thời

đi vẫn còn đây. Dũng cười nói tiếp.

— Tôi lại đi và tôi muốn có

giày linh làm bạn đường.

— Có nó tôi sẽ mạnh bạo bướ

Trên đường biết bao nhiêu là chò

ái tinh tinh vui vẻ, Dũng kè cho tôi

ghe, trên một con đò, qua hơi thuốc

nhưng chuyện núi rừng gian

nhập với sông « Dak Bla » ở Kontum rồi

chảy ra tiều ngạn « Sesan ». Ngọn núi

này cao 2.800 thước.

Gióng Banhars thì có Núi « Cù Hodru »

núi này chỉ cao 1.400 thước. Gióng

Banhars đều có ở hai tỉnh Kontum và

Pleiku. Khoảng rieng bằng ở giữa Pleiku

và Bamethuot là gióng moi Djaraïs.

Các Bộ lạc Djaraïs này đều ở rải rác khắp

từ ngạn « Sông Ba » chảy dài đến « Cung

Sơn » và rất gần Phù Yên và Tuy Hòa. Ở

Bamethuot thì có gióng Radhés. Mọi

Radhés ở trong khoảng rừng băng. Một

núi thì ở theo tiều ngạn sông « Sre Pok »,

do từ sông « Krông Knô » chảy xuống.

Gióng « Mơ No » (ở Le Lạc) thì ở trong

dãy núi « Cù Yang Sin » kè về Cao

Nguyên Miền Nam thì núi này đứng thứ

nhì sau núi « Ngok Linh » (2.400 thước).

Những Bộ Lạc của gióng « Maa » thì ở

tản mát khắp miền « Đồng nai thương »,

quanh theo chân núi « Lang Biang », núi

này cao 2.000 thước, khí hậu rất tốt nên

người Pháp chọn làm nơi đồi gió.

Tiếp theo gióng « Maa » là gióng « Sré », gióng

này ở Djiring và Blao, quanh theo

dãy núi « Brah Yaang » núi này cao 1.860

thước. Mọi Sré ở dài theo lưu vực « Da

Doong ». Một số ít ở rải rác tại Krong

Pha gần với tỉnh lỵ Phan Rang, Trung

Việt.

Rất nhiều tình mới, rất nhiều duyên
Bên đường hoa lá buôn nhan sắc
Im lặng nhìn qua tuổi đại diện.

Tôi hình dung thấy cuộc sống mới
của Dũng. Dũng vui cái tình thiêng hả
à quên cái tình riêng của mình.
Người ta sẽ bảo Dũng đại diện nhưng
dời này ai mà thấu nổi sự đại diện?
Hai năm sau. Chao ôi! Hai năm
nhớ nhau dành ngậm ngùi ». Lại

nhớ, phải chỉ có sự tình cờ mới

lại cho người ta những nỗi vui

trong không bờ bến. Tôi gặp Dũng ở
vợ miền quê có núi, có sông. Dũng

đến với tôi mang theo bao nhiêu là

để lát lát

để lát



CON RỒNG XANH và CON RỒNG VÀNG

* GIANG TÂN kẽ *

trên tấm bình phong của cung điện sẽ được vẽ lên hai con rồng, một xanh, một vàng để tượng trưng sức mạnh của đất nước và không khí thái bình trong thời kỳ nhà vua nắm quyền cai trị.

Nhà nghệ sĩ cùi đầu tuân phục sẽ vẽ hai con rồng trên lụa đen nhưng anh chỉ xin một điều kiện: Muốn cho tấm bình phong hết sức long lẫy như ý nhà vua muốn thì phải có một thứ lụa hết sức mịn mà từ trước đến nay chưa ai hề thấy.

Kê hê thần xin rút lui về hang đến lúc nào lụa dệt xong, hê thần lại xin yết kiến bệ hạ. Hê thần có đủ thời giờ để soạn sửa việc vẽ hai con rồng đó.

Nhà nghệ sĩ từ giã Triều đình, trở về hang và lại lo công việc.

Nhà vua ra lệnh dệt thử lụa mịn nhất mà từ trước đến nay chưa ai hề thấy. Nhưng việc làm này khó khăn nhất mà nhà vua chưa hề tưởng tượng đến. Trước hết phải chọn cần thận con tằm vì loại tằm người ta nuôi từ trước đến nay không tiết ra thứ lụa mịn như ý nhà nghệ sĩ đòi hỏi. Giống tằm chọn hết sức cẩn thận, lá dâu tằm ăn cũng được chọn lọc hết sức cẩn thận. Tuy việc làm công phu như thế nhưng chỉ một vài cái kén thành hình. Vì vậy mà phải mất rất lâu ngày tháng mới thu được số kén để dệt tấm bình phong cho nhà vua.

Có dù kén rồi lại xay ra một trớn ngại: Lụa mịn đến nỗi chỉ một số ít thợ dệt có thể dệt được. Theo óc tưởng tượng của con người, chưa bao giờ lại có thứ lụa mịn đến như thế. Nhà vua cho giang lụa lên một cái khung bằng ngà.

Công việc xong xuôi, nhà vua lại cho giãy triệu nhà nghệ sĩ tới, cho nhà nghệ sĩ hay là lụa đã dệt xong và nhà nghệ sĩ không thể đến chậm trễ được.

Nhà vua bèn cho triệu nhà nghệ sĩ nổi danh nhất trong nước đến. Nhà nghệ sĩ này ở trong một cái hang cách xa thành phố. Nhà nghệ sĩ đến Triều đình, nhà vua bày tỏ ý muốn

nhà vua nói giận lòi đình. Bình nh và hết sức nghiêm nghị, nhà nghệ sĩ quả quyết là hai nét vẽ đơn đó là kết quả công trình nghiên cứu năm nay qua năm khác. Xong nhà ta cùi đầu và định xin phép cáo nhà vua.

Nhưng nhà vua định nịnh nhà nghệ sĩ có ý đùa giỡn với mình, cố ý làm u hổng tấm lụa qui đã tốn bao công hu, bao thi giờ mới thành nên raanh giữ nhà nghệ sĩ lại và tống gục.

Đêm đến, nhà vua lại thêm lòng tức giận. Nhà vua muốn ngủ nhưng không ai nào nhắm mắt được. Trong bóng tối hai nét xanh vàng do nhà nghệ sĩ vẽ lên tấm lụa như hình cứ đi qua đi lại trước mắt. Khi nhắm mắt lại, nhà vua vẫn thấy hai nét xanh vàng đó đi đi lại lại trước mặt, hình như vẫn dàn và lại biết cử động nữa. Nhà vua lại ngạc nhiên hơn là hai nét ấy biến thành hai con rồng đang uẩn với nhau.

Hai con rồng ấy rất nhanh nhẹn và tinh mảnh. Điều làm cho nhà vua ngạc nhiên hơn nữa là hai con vật đó đang mềm mại và cùng và mạnh mẽ. Tất cả sức mềm mại và tinh mảnh đó lại chỉ tóm tắt trong hai nét của nhà nghệ sĩ kẻ lên tấm lụa quí kia.

Sau một đêm trắng ngám rồng, nhà vua quyết tâm sẽ cố khám phá bí mật của nhà nghệ sĩ đã đạt đến kết quả này bằng cách ra một nghệ phẩm tuyệt vời.

Rạng đông, nhà vua ra lệnh sắm xe yến, rồi với đội quân dàn u, nhà vua thẳng tiến tới hang, nơi nhà nghệ sĩ ở và đã để hàng năm dài không dâng dề phác hoa hai con rồng trên tấm bình phong.

Giống tố nồi lèn. Tuyết, gió, sương làm nhà vua lạc đường nhưng nhà vua vẫn ra lệnh thẳng tiến. Sau nhiều ngày đêm xa giá đến nhà nghệ sĩ.

Quần lanh hộ tống thấp đuốc đèn, vào cửa hang nhà vua thấy hai con rồng trên miếng hang: một con là một con vàng. Hai con rồng đó hết sức đúng. Người ta có thể phân tách được từng cái vảy, mỗi cái vảy và lỗ mũi rõ ràng như có phun.

Dưới hai bức họa lại có đề ngày nhà vua ra lệnh vẽ hai con rồng trên tấm bình phong lộng lẫy nhất từ trước đến nay.

Đến bức họa đó lại có một bức vẽ cùng vẽ hai con rồng một con h, một con vàng. Gần bức họa hai con rồng lại có bức thứ ba, rồi bức

thứ tư, bức thứ năm, thứ sáu.

Rồi khắp cả miệng hang đều thấy bức họa hai con rồng, một con xanh và một con vàng. Dưới ánh sáng ngọn đuốc nhà vua không ngờ ngắm nhìn công trình vĩ đại của nhà nghệ sĩ. Hình ảnh tiếp theo hình ảnh. So đồ này qua sơ đồ nọ. Và cứ mỗi tháng nhà nghệ sĩ giảm các nét vẽ trên hai con rồng, con xanh và con vàng. Đến bức sau cùng, nhà nghệ sĩ vẽ lên miếng hang, một nét xanh, một nét vàng, họa phẩm đã trình bày lại trên tấm lụa.

Trong hai hình ảnh sau cùng, nhà nghệ sĩ đã tóm tắt tất cả sức mạnh của bao con rồng mà chàng đã vẽ hàng mấy năm ở bên miệng hang. Nhà vua biết là hai con rồng vẽ lên tấm bình phong không có một bức vẽ nào trước có thể đem so sánh được.

Càng ngắm vào bức họa, nhà vua lúc đầu thấy ngạc nhiên rồi cảm thấy bằng lòng và sau cùng vui vẻ vò biển. Sau khi ngắm một lần cuối hai nét xanh, vàng, nhà vua cho lệnh sửa soạn yên ngựa để trở lại kinh đô.

Lập tức hoàng đế ra lệnh phóng thích nhà nghệ sĩ rồi ca tụng và cảm tạ công ơn vì chính nhà nghệ sĩ đã cho hiền súc mạnh và ý nghĩa hai nét vẽ, nét xanh nét vàng biếu dương trong hai con rồng.

Nhà nghệ sĩ được phóng thích và nhà vua cho đặt tấm bình phong có vẽ hai con rồng vào cung điện.

Và từ đó ai cũng biết rằng đó là một tấm bình phong đẹp nhất từ trước đến nay.

GIANG TÂN

ĐÃ CÓ BÁN NGƯỜI CHỒNG HOÀN TOÀN

tiểu thuyết tâm lý và xã hội
Của Lê Văn Trương

Tác phẩm thứ hai trong tập

CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC

Quyển sách thứ nhất của nhà

xuất bản Lê Văn Trương

30b Phố Nguyễn Trung Trực

(quanh hòn Thau) Hanoi

Đại lý độc quyền

Nam Việt—Caomien Lào

VIỆT VIỆT thư trang

113-115 Kitchener-Saigon

THƯ BẢN TRÉ

Còn
THÀNH, THIẾU, NHI
chúng tôi
thì sao đây ?

Kính gửi Tòa soạn Đời Mới

T RONG số Xuân Đời Mới 1954, thấy cái anh có sự khéo đến đời sống Thành, Thiếu, Nhí, chúng tôi, họ g « người » trưởng thành trong khói lửa (sinh khoảng năm 1939-45) chúng tôi thấy mừng... sờ sờ.

Nhưng, đến số đầu Xuân (99-100) vừa rồi, đọc Chương trình mới của nhà NGÀY MỚI, và đọc kế hoạch phát triển ủa tờ Đời Mới chúng tôi, hạng người trưởng.. thành trong khói lửa, chúng tôi rất đổi ra: nhiều nếu chưa phải là phái uất, khi thấy các anh không hề tính gì đến cái số 2/3 nhân dân, là hạng • NGƯỜI • DUỐI HAI MUỐI TUỔI.

— Các anh tưởng bỏ rơi chúng tôi, rồi lại định chuyện xây dựng nỗi Xã hội w?

Trong bọn chúng tôi, đã có nhiều « người » muôn惑 các anh như vậy, song riêng tôi thì tôi tin là có điều gì vẫn khát khao làm cho các anh chị ở Đời Mới phải xa chúng tôi chăng, nên có thư này, hãy thử hỏi các anh :

— Còn THANH, THIẾU, NHÍ chúng tôi thì sao đây ?

Mong các anh trả lời cho.

Chào thành khán

Thay nhóm Người Ngày Mai

DUY VIỆT

Phúc thư của
Duy Sinh và Kinh Thành Thị

Các bạn Ngày Mai,

Tòa soạn Đời Mới đến đầu hè 1954 mới nghĩ được đến chúng ta, thế hệ sinh nhảm thời khói lửa.

Nhưng, hiện nay đã trao công tác khám phá kho tàng tương lai cho chúng tôi rồi. Xin xem bức tranh bìa số 99-00 sẽ rõ giá trị của TUỔI XANH.

Mong các bạn giúp sức cho THANH THIẾU NHÍ đã có nhiệm vụ xây dựng Ngày Mai thì cũng có quyền xử lý Ngày Nay.

Tin ở các bạn

D.S. và K.T.T.

VÀO một buổi sáng mai yên tĩnh, ở một thời xưa thời xưa có một ông vua định cho trang hoàng cung điện bằng một bức bình phong hết sức long lẫy mà từ trước đến nay chưa ai hề thấy cả.

Nhà vua bèn cho triệu nhà nghệ sĩ nổi danh nhất trong nước đến. Nhà nghệ sĩ này ở trong một cái hang cách xa thành phố. Nhà nghệ sĩ đến Triều đình, nhà vua bày tỏ ý muốn

● TRUYỆN CỔ TÍCH TRIỀU TIÊN ● TRUYỆN CỔ TÍCH TRIỀU TIÊN ●

Trả lời chung cho các bạn
gửi thư hỏi về chất
Sex-hormone và chất
Chlorophylle

* SEX HORMONE * đây là tiếng Anh, và tiếng Pháp là * Hormone sexuelle *, nó là một sinh chất do tuyến nội tiết (glandes endocrines) của giống đực hoặc giống cái sản xuất ra. Chất này rất cần thiết cho các sinh vật, nhất là cho nhân loại.

Bây giờ người ta không những làm ra được * Hormone naturelle * mà thôi, còn làm ra được cả * Hormone synthétique * công hiệu ngang nhau mà rẻ tiền nữa.

Danh từ * Hormone * này không phải là mới, hồi xưa cũng đã có, bằng tiếng như * Okasa * viên vàng, viên đặc chẳng hạn. Sau này người ta chẩn chính lại làm ra đủ hình thức: thuốc viên để ngâm hay uống. * Crème * hay * Pommade * để xoa — xoa vào vú — để vú nở — xoa vào bụng dưới để trị liệt dương — có thứ để chích vào bắp thịt và cứng cơ thắt * chôn * vào dưới da (crystal implantation).

* Hormone * của đàn ông bán trên thị trường dưới danh tự * Testoviton * của * Schering * * Testosterone * của Anh, có 2 cờ 25 mg và 50 mg một ống (ampoule) trước đây 3-4 năm mỗi ống giá 400\$00 bây giờ đã hạ rớt, đà 80\$00.

* Testosterone * tha với Propéen-Held lỏng * extract * của ngực hàn bò hoặc ngựa, hoặc để hoặc khi dùng ti ti bệnh liệt dương của đàn ông chưa được cả chúng bệnh tri não suy kém — yếu ớt mệt mệt trí được cả di tinh mộng tĩnh — tuyệt tự đái nhắt — đái mè — nhức chân vì ống máu trán (Arterosclerose), tức ngực (Angina Pectoris) — nhức các khớp xương lắc lẹo — bệnh đái đường của người có tuổi — ngứa âm hộ — mụn nhiều trên mặt. Dùng cho đàn bà để trị ung thư vú, ung thư tử cung — mép âm hộ ngứa và lở lết.

* Hormone * của đàn bà lỏng ở nước tiêu của người có thai, ở các buồng trứng — ở tuyến nội tiết, có lân trại: thị trường dưới danh tự * Progynon * của * Metro * — * Hormecastrol * của * Stegried * — * Progynon * của * Schering * v.v...

Chuyên trị: tuyệt tự — kinh nguyệt không đều — hoặc quá — sảy thai — tĩnh nết gắt gòn — không rút — mụn trên mặt — âm cung lạnh (frigidité). Con có nhau danh từ khác nữa nhưng công thức thì gồm có nêu là * Estrogen * — * Estradiol * — * Oestrol * — * Progesterone * v.v...

Ngoài ra * Hormone * còn làm cho này nở rõ thè — da dẻ tươi tốt — tĩnh nết vui vẻ — óc não thêm trí nhớ — trẻ trung lại, tức là thọ thêm.

Ở xứ ta chưa thấy có bán — hoặc họ bán theo lối chợ đen, các hiệu thuốc lớn, loại * Hormone * của hãng * Ciba * may ra có bán.

Còn ngoại quốc như bên Xiêm họ bán những loại này nhiều lắm, rất đắt mua, giá bây giờ cũng phải chăng.

* CHLOROPHYLLE * làng viên có bán bên Xiêm Bangkok dưới danh tự * Amplex * đựng vào ống (tube) đà 20 V. và dưới danh tự * Nullo * đựng vào chai, mỗi chai 1000 viên giá đà 240 đồng bạc ta, bây giờ có lẽ rẻ hơn nữa.

BÙI VĂN TRI



NGƯỜI NỮ CỨU THƯƠNG

★ PHÓNG TÁC của HOÀNG THƠ ★

Mai dịu dàng đến gần y, đặt tay lên trán quần băng. Một con mèo quấn nira dưới vải nhìn chừng nàng.

— Mặc kệ tôi! Người bị thương câu nhau, rồi ngừng bất lực khi nhìn Mai.

Mai thốt ra có vẻ trách móc:

— Anh làm sao thế? Anh không biết chuyện à!

Nàng kín đáo ra dấu cho các hành nghiệp lặng lẽ đi ra.

— Tôi đã nhắc đi nhắc lại cả trăm lần... Có phải là... Nói đi!

Gióng của người bị thương to đà, hăm dọa, gần như mất tri.

— Gi thế? Gi thế nào!

— Tôi đã chán những băng bó, chích, mồi, chán bác sĩ, chán bệnh viện lầm lỗi! Tôi chán tất cả! Không có quyền! Ai cho phép chị?

Mai ngồi ở ghế đầu giường, hai tay vẫn đặt lên lớp băng phủ kin thận.

— Thế anh muốn gì mà bướng bỉnh?

— Không muốn gì hết! Không nghe chia? Tôi muốn chết, tôi muốn chết..., Tại sao lại hành hạ!

Mai dịu dàng đáp:

— Lẽ tất nhiên, chết là hết sức sống mới khó hơn nhiều, mà phải sống, anh sẽ sống.

— Nhưng tôi không muốn! Tại chì lại mất thời giờ ở đây cho nganh giữ tôi? Tôi có phải ở tù mà chì nói cho tôi biết: có phải là tôi tù không?

Nàng dịu dàng vuốt ve trên băng, nhìn bệnh nhân với vẻ tinh tế. Con mắt độc nhất của y vẫn xem nàng.

— Hôm qua anh đã thảo băng anh định tự hại mình phải không?

Một lối đi dài âm thầm đưa đến cánh cửa mở rộng, mùi thuốc nhà thương từ trong phòng tỏa ra. May mắn điều đương mang vội một bệnh nhân đến phòng mổ, vài người khác chạy theo sau.

— Em không biết làm thế nào với anh ta.

Lan phản Trần cùng bạn, nhưng Mai không nghe, mở cửa rời vội khép lại sau mình.

Hai người nữ cứu thương nghiêm minh xuống giường, giữ một kẻ bị thương, quần đùi băng trắng, cố nói cho bệnh nhân hiểu.

— Không, không, không! Y hét lên và cố gỡ ra khỏi những bàn tay đang giữ lấy mình. Tôi không cần các người! Tôi không cần ai hết! Cút đi, cả lũ ngốc!

— Anh không phải là mù.

— Phải, tôi chỉ mới mắt có

mắt... thi cũng thế... Nay, vi thử chị thiếu một mắt, một tay, một chân... chị còn sống không, hở?... Nói lên tôi nghe nào!

Y cười rất ác, một ngọn lửa sôi nổi trong đáy con mắt còn lại.

— Nhưng chị hãy nhớ là phải nói thật thôi... Hắng cứ cho là chị có thể nói ngay thật được...

Mai trả lời, bình thản :

— Tôi không nói thật với anh. Anh nầm lại từ tể. Đề tôi sửa lỗi cho. Thế, bây giờ nghe tôi nói đây...

Nàng cầm bàn tay nóng hổi của y. Y không nhúc nhích nữa, chăm chú lắng nghe.

— Anh cũng thấy là tôi không biết nói ý nghĩ của mình sẽ như thế nào, có thể rằng tôi sẽ có ý định muốn chết..

— Đấy, chị xem!

— Hắng thong thả đã nào.

Sự mệt nhọc như tan biến, nàng lại cảm thấy đầy sức khoẻ và nghị lực như mỗi lúc trước phiên thức gác. Nàng triu mến nghĩ tới Giác, người chồng.

— Anh xem, tôi có chồng. Anh ấy ở mặt trận. Biết đâu, có lẽ trong giờ phút này, chồng tôi cũng bị thương như anh. Vì thử anh ấy không thể trở về với tôi được lành mạnh, nguyên vẹn, tôi cũng chẳng kệ gi, dù chồng tôi có trở về mù quáng, mất tay, mất chân, miễn là chồng tôi trở về. Tay của tôi sẽ là tay chồng tôi, mắt của tôi sẽ trông theo cho chồng tôi...

Mai không còn nói chuyện với người bị thương nữa, nàng van lơn số phận trả Giác lại cho nàng...

Nghé tiếng nói của chồng, thấy lại cái cười, cầm lấy tay, săn sóc, ôm chòng chòng... Nàng lại cảm thấy hạnh phúc tràn ngập. Tin tưởng không bờ bến. Sung sướng bết bao khi có thể tự bảo là chồng mình có mặt ở đây mãi, thoát khỏi nguy nan của chiến tranh và không bao giờ ra đi nữa! Dù chồng mình có sao cũng được..

Tất nhiên là nàng sẽ biết cách phản trả, làm cho chồng hiểu, giúp đỡ chồng, cũng như nàng đã bao lần giúp đỡ chồng trước...

— Đúng thế, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ khi thấy tại tôi...

— Thế anh không đọc bức thư à?

— Có chứ, tôi đọc rồi... hôm qua...

hôm nay... dùng con mắt thế này...

— Anh thật là vớ vẩn! Nếu người yêu anh thay đổi thì còn nghĩa lý gi

Tiêu thuyết
tình cảm mới

nữa?... Anh sẽ trở về, anh với chị sẽ cùng làm việc...

— Ô! Nói đến chuyện làm việc. Anh ta cười chua chát.

— Người ta sẽ thay mắt cho anh. Anh sẽ làm việc lại được. Vợ anh sẽ giúp đỡ anh, rồi còn con cái...

— Con cái!...

— Chứ sao, anh sẽ có con. Ngày giờ thì anh nằm yên để cho vết thương mau lành. Anh phải chữa cho khỏi để đi gặp lại chị Oanh chứ. Anh đừng có cưa quay nữa nhé?

— Vàng, nếu chị nói thật với tôi.

— Thế anh có nghe lời thầy thuốc không?

— Phải nghe chứ.

— Như thế là được đấy... Anh xem, vùng vây kêu la rì rầm nhiều chung tôi ở đây đủ thứ tiếng, có ích gì đâu?

Anh ta lặng yên bối rối :

— Thế bây giờ tôi phải làm thế nào? Chị có thể nói hộ giúp tôi không...?

— Không, anh sẽ tự mình xin lỗi lấy. Dễ quá nhỉ: cứ việc mắng nhiếc người ta rồi bảo: « Có thể nói hộ giúp tôi không... »

— Được rồi, để tôi nói...

— Tất nhiên! Ngày giờ thì tôi đi, còn anh, phải ngủ đây. Mà đừng có lôi tôi nữa, nhé?

Trở ra, Mai nhận thấy trời đã sáng rồi. Trong khi khoác áo đi mưa, vội vàng cài nút, nàng cảm thấy bàn tay mình ấm áp, như thấy lại Giác và cảm bàn tay nóng của chồng. Mai chạy xuống tầng cấp thì chạm phải Văn.

— Sao chị còn ở đây?

— Vàng, tôi có việc phải ở lại.

Hai người cùng đi ra dưới con giò mệt mỏi quâc chung. Một làn chớp xanh sáng lèn ở lối đường quanh: chuyển xe di qua. Văn đỗ nàng lén xe đã chật nich những người.

— Chị mệt lắm phải không?

— Sao?

— Nếu chị bảo tôi về nhà uống một chén nước trà nóng trước khi chị đi nghỉ thì tôi không từ chối đâu.

Mai mỉm cười.

— Bác sĩ có ý muốn viếng căn nhà nghèo nàn của tôi thì hân hạnh cho tôi lâm.

(Còn tiếp)



THƯ BẢN GÁI (SỐ 2)

Gửi chị Thị Hồng Phúc

Trong phúc thư Đời Mới đã Xuân vừa rồi chị nêu lên hai vấn đề Quan niệm Luyến Ái và Quan niệm Hôn Nhân. Việc đó tôi rất tán thành. Nhưng cũng một lúc, tòa soạn Đ.M. cũng lại mở cuộc trưng cầu ý kiến bạn gái đối với Người đàn ông lý tưởng năm 1954. Vậy, tôi có ý đề nghị với chị là cho sát nhập ngay hai vấn đề của chị em ta nêu lên kia, vào phong trào phóng sự, điều tra rộng lớn của tòa soạn Đ.M., cho được một bài viết riêng, và tránh sự trùng ý kiến i hát biểu chăng.

Tiện đây, muốn cho bạn gái góp được phần nào vào chủ trương mới của tờ Đ.M. (nhằm vào mục đích: di hàn vào đời sống thực tế của quốc gia, quốc tế; — bìa trang 2, Đ.M. số 99-100), tôi mong chị khởi xướng ra một cuộc nghiên cứu về ĐIỀU KIỆN SINH HOẠT của các tùng lớp phụ nữ 1954, để chúng ta có phương tiện tìm hiểu lẫn nhau. Do đó, có thể dù hot sự có mặt của phụ nữ ở trong mọi công cuộc cải tạo xã hội.

Chị nghĩ sao? Mong cho biết tòn ý.

NAM ĐỊNH, 13-2
ĐINH NỬ TÙ

Phúc thư của Thị Hồng Phúc

Chị Đ.N.Tú.

Đè tạ lòng chị đặt ra một vấn đề rộng lớn bao trùm cả đời sống của nữ giới, tôi xin phép diễn thêm vấn đề Ngôn ngữ ĐIỀU KIỆN SINH HOẠT của bạn gái vào chương trình trưng cầu ý kiến bạn đọc Đời Mới về tình trạng sinh sống của chúng ta.

Còn hai vấn đề Quan Niệm Luyến Ái và Quan Niệm Hôn Nhân, theo ý phản động chị em hướng ứng, thì có rất ít điểm trùng với thiên phóng sự, điều tra của Tòa soạn báo Đời Mới nên không cần gián tiếp.

Mong chị hiểu cho
Kính chào gop sức
T. H. P.

THƯ BẢN GÁI (SỐ 3)

Gửi chị Băng Tâm

Chị mến,
Mến chị vì đã dám nói tráng một sự thật ra.

Thật thế, chị ạ. Trước hồi non sông khát lửa, chị em chúng ta đã hướng vào Tổ Tâm, vào Hòn bướm mờ mịt, vào Lan và Điện vào cả Tuyệt Hồng Lê Sứ lẩn Paul et Virginie nữa, để xây dựng

quan niệm yêu đương, quan niệm gia đình... thì kết quả đều đưa đến. Mở cõi Phương cõi: nghĩa là dẫn tới cảnh ngang trái « yêu nhau thì lại bằng muối phu nhau ». Thế cho nên, vào cái khoảng 1920-45, chị em chúng ta đã lầm người chết vì Tình, hay dở sống dở chết vì Tình, hay sống cũng như chết vì Tình... Rút lại, hồi đó, đường tình vẫn chưa có lối thoát, nhất là đối với chị em thành thị, đã nhiễm văn minh từ sản Tây phương, vốn tôn thờ chủ nghĩa tự do cá nhân. Còn chị em thôn quê đã e hèn đi với cái ách phong kiến tam tò g từ đức rồi, nên rầy lầm sẩy vầy, các cô thôn nữ đã tham phật lâm vào.. « Con đường cùng » của Nguyễn Công Hoan hay mắc vòng « Giòng tõ » của Vũ Trọng Phụng, nghĩa là thui chột hoàn toàn về tuyền ái, nô lệ hoàn toàn về hôn nhân.

Nhưng, đánh đúng một cái! ngày 19-8 huy hoàng đã giải phóng cho thằng dân Việt được biết « mình cũng là người », và đưa con gái Việt cũng thấy « mình là người ».

Thế rồi, chị em chúng ta trong mấy năm trước, ngoài công việc tổ điểm Sơn hà, cũng đã cố gắng « tổ điểm mà... nau rắng trắng » để xây dựng ái ân, hôn phối.

Song, chị ơi! tại sao thôn nữ thì tượng đối mà nói, đã dựng nồi hạch phúc già đình, còn, riêng chị và tôi, đến giây phút này còn phải té tái lòng mờ, cùng chị Thị Hồng Phúc, nêu lên câu hỏi ray rứt:

— Yêu nhau ra sao?
— Lấy nhau ra sao?

Há có phải vì chúng ta đã mắc tội gốc, đã vương nghiệp chướng TIỀU TƯ SÂN như thiền hạ thường lên án chúng ta chăng?

Chị có thể giải đáp được phần nào cho chúng ta chăng?

Đại tin chí.

Chào bạn khoán
Hà Đông, 13-54
DUYÊN NHUỆ NHUY

**

Cùng bạn đồng thuyền

Nêu lên ba vấn đề :

- 1) Quan Niệm Luyến Ái;
- 2) Quan Niệm Hôn Nhân;
- 3) Điều kiện sinh hoạt của phụ nữ.

Chúng tôi đợi các bạn xa gần gop ý kiến cho đến khi nào « cạn » vẫn đe rợ, sẽ tổng kết lại. Chị gấp trường hợp nào nan giải, chúng tôi mới dám xen ý kiến chủ quan vào, gọi là để tạm khai thông cho vấn đề thôi.

Cần
THỊ HỒNG PHÚC

Giữ cho giày quý Bà mới mai

Phản HẢI QUANG
tráng, mịn không dính quần áo.

Mấy gã yêu đời

- Tôi ăn Tết...
- Chị ăn Tết...
- Nó ăn Tết...
- Chúng ta ăn Tết...
- Các chị... à, quên! Các anh ăn Tết...
- Chúng nó ăn Tết...

Gã thứ bảy phá lèn cười rồi vơ ly nước cam nồng một hơi « cạn chén » xong hạ câu kết:

- Bon minh chia động từ ăn Tết...
- cho nó sờm tròn... Chứ...

Gã vờ say, loạng choạng đứng lèn, nghèo minh đầy cái ly trên mặt cỗ bàn siêu vẹo. Cái ly lăn trèo trang bia một tập báo Xuân, rồi lắc lư như quả lắc đồng hồ. Một tia sáng, xuyên chéo từ mái nhà si mo phip xuống, lóng lánh theo chiều « biến dịch » của chất pha lè nền màu: lán nước cam lan trên mặt hai mươi nữ minh họa tờ báo, loang loáng như tăm màu một cỗ tay khẩu mia nõn nà.

Cặp mắt lờ đờ của gã thứ bảy bồng sáng ngồi lên dưới lớp ánh sáng phản chiếu từ vũng máu người đẹp tỏa lệch. Rồi gã thứ bảy cất cao giọng « ô » đại thanh, tiếp :

— Chứ, mẹ kiếp! cái Xuân... Con Ngựa này thi, bay trống dày! đèn mỹ nữ cũng đến nước mong người tình đèn chảy máu mắt ra dày này... mà, hời oi! (chàng hạ giọng xuống độ « rẽ » tiêu thanh) « tinh di... di mãi chưa về... » Thi, hời hời tất cả chúng ta ơi! hãy ăn cái Tết này cho thật ra trò di cái nào!

Cả bọn rống lên, rậm rực :

— Vì chúng ta dày là nỗi tình đã về... mà chẳng hề có ma tình nào chờ đợi..

Rồi cả bọn lảo đảo, vỗ tay nhịp ba, ca bài ca uất hận :

— Ha! Ha! Tình... Ha! Ha! Lụy... Lụy... Tình... Ca... Lụy... Tình... Ca!

Gã thứ bảy, đang rộng hai tay, căng ròng lòng ngực, nhíu lèn mi kép, ngo vào chỗ trống không, buông thõng lời thơ nồng nịu :

— « Cố nhai tím cố nhân chờ...
Sco cố nhân chẳng i hờ lời cố nhân ? ».

Cả bọn được thề, rit lèn, gay gắt :

— Cố... nhân... đâu?... Cố... nhân... đâu?...

Đè cho gã thứ nhát, đạo mạo như tu sĩ dòng Phan-xi-cô Châu Phi, khoanh tay trước mồ ác, phán;

— Hừ! Cố nhân đâu? Các con hởi! Nàng Loan thi theo Khải Hưng mà sóng rập cát vui ở rừng xanh núi đỏ đất Cốc Lếu mất rồi! Nàng Tuyết thi « mường hóa » ở miệt Sơn La, Điện biên phủ với Nguyễn Công Hoan mất rồi! Tổ Tâm thi chết lao, đâu ở ven

ĐỜI MỚI số 101

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

Truyện dài thời thế của HÀ PHƯƠNG

hồ Ba Bể với Hoàng ngọc Phách rồi thi phải... Cô Tú Đại đồng thi đâm ngọc chim châu từ những năm nào, năm nào, đâu ở ngọn sông Thương với Lan Khai rồi thi phải...

« Còn Hường, còn Lan, còn Nhạn, còn Yên... thi... đâu Hoàng Cầm? đâu Xuân Diệu? đâu Cù Huy Cận? đâu Chế Lan Viên?... Hồi! hồi! ma tình biển đâu mất cả? Đến con nai vàng cảng chẳng thấy đẹp trên lá vàng khô... »

Gã thứ nhất nghẹn ngào, vỗ ản rụng hoa, thét hỏi xa vắng:

— Chúng nó ở đâu?.. Chúng nó ở đâu?.. Đề cho nỗi tình lạc lõng!.. Chúng nó ở đâu?.. Đề cho khách tình côi cút không có người tình đón đưa?

Chứng như vừa mới chợt trở về với thực tế trại trọ trước mặt, gã thứ bảy, vươn mình đặt chiếc ly đứng thẳng, vơ tập báo, rút khăn mũi nâng niu mơn man má hai cõi trong tranh, rồi nói với bóng minh mờ mờ trên lán giấy bóng trót:

— Chưa chắc đâu... Chưa chắc đâu... Có phải chăng, hai...

Nhưng lời tâm sự của gã bị tiếng la ó của gã thứ hai (chống tay ngang vế, ngực áo phanh ra để « chúng nhân » thấy rõ minh là trai « ngực trang » giả gái) lấn át :

— Quán « Chiêu anh » bừa nay ngọt ngạt quá lắm! Các đồng chí! Mau mau khai thông không khí! Hãy mở tung cửa lớn, cửa nhỏ, tất cả các thứ cửa để chúng ta .. đón... Xuân .. tinh...

Cả bọn lại đồng thanh :

— Đón... xuân .. tinh?

Đè cho gã thứ năm (vừa ở khu V vè) uể oải, sau một tiếng ợ nồng nặc:

— Làm cóc gì có Xuân ở nơi đây? Mả lải doi đến những... gi? những ờ... ờ... Xuân tinh?

Rồi gã hâm giọng kim, mà ngâm. Ngâm rằng :

— ... « Những minh nào biết có xuân là gì? ».

Xong, giữa lúc gã ngao ngán, lao mình ra mở « tất cả các thứ cửa », nghĩa là mở khung cửa ra vào độc nhất của ngôi nhà — được gọi là nhà, vì gọi là lều, là túp thì hơi có vẻ hồn, mà gọi là lầu thì làm gì có lầu?, mà gọi là biệt thự thì biệt thự gì mà lại chỉ có mỗi một gian ợp ẹp kiêm cả phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm

vệc phỏng tiếp khách, và hiện giờ, lại kê cả bếp núc và thết đại yến nữa? biệt thự gì mà lại độc có mỗi một cửa ra vào ấy? — Thi gã thứ bảy chém vào một câu ngạn ngữ Tây phương này: « J'ai plus d'amis sous terre que sur terre, tạm dịch là: « Bạn chép nhiều hơn bạn sống », làm cho gã thứ năm, tựa lưng bên cánh cửa long bǎn lè, mà thở hắt ra, rồi, ăn miếng trả miếng, thả hồn hậm hực vào mảnh vườn quân cờ trước cửa, bằng một câu ngạn ngữ Tây phương khác:

— Il n'y a que des imbéciles qui restent!

Đè cho gã thứ tư (ở khu IV vè, đầu mới được một cái Tết), tinh nóng như Trương Phi, vơ lấy câu mai mỉa nó mà chồm lên :

— À, cái tháng này! mày dám bảo là « Chì còn phượng bồ di là ở lại thôi » phỏng? Tháng này xược thật!

Rồi gã hùng hổ xông ra phía « tất cả các thứ cửa », mặc cho anh em nhao nhao lên « đà thông tư tưởng »... cứ rối lên như cành hậu trường sau khi hạ màn, bị khán giả huýt còi.

— Ô hay! nó bảo thế này cơ mà... Nó nói đúng... Vì nghĩa câu của nó đích ra là như thế này này!... Nó bảo là... Nó bảo rằng... nó bảo: « Chì còn lại có phượng già áo túi cơm thi... »... Đúng rồi... Đúng... Thế thi việc gì mà phải làm toáng lèn thế mới được chứ...

Nhưng gã thứ tư nào có làm toáng gì đâu. Nóng đã như lửa, thi mát cũng như nước, vừa ra tới bậu cửa, gã đã bùi ngùi cầm tay bạn, thủ thỉ:

— Thi cho ngay là mày có nói như ý ngu dốt của tao hiểu đi nữa thi thôi! tao cũng tha thứ cho mày... Vì (gã quay lại ngó chừng chừng vào bụi bạn) chúng mày ơi! Quanh đi quẩn lại chỉ vén vén có bầy mồng với nhau... mà (gã cười gằn) trên trời, Thất Tinh thi ở phương Bắc mới đúng hướng... đằng này Thất Tinh chúng mình, lại mọc sai chỗ... nên, thôi, thi, với tao, Xuân có buồn thi mặc tao với Xuân, còn với chúng bay thi (gã khoa tay ra phía cửa) kia! đây một trời Hương, chặt một đát Hoa, ú một bầu Tình ái, rực đỏ như « dưa hấu » của bay, hanh vàng như « la vè » của bay, cảng sữa như « vú sữa » của bay, vui lắm mà! thích lắm mà! thú lắm mà! bay ơi! bay

hởng đi... bay yêu đi... Say đi! Mở đi! Rồi để mà QUÈN... quên cho kỹ hết... Nhớ... thi khỏe lắm! Nhớ... thi cực lắm! nhục lắm! Đè một mình tao nhớ cho cõng dì rồi... Tôi gi mà nhớ, phải không bay? Thời! bay cứ việc mở tung cửa ra, mà hứng lấy Xuân linh.. Kia kia!

Gã vờ lấy một khoanh dưa hấu ở tay gã thứ ba, vung ném vào một đám đông, đang vây lấy một bụi múa lèn :

— Đấy! thiên hạ cũng đang mừng Xuân... như chúng ta. Bay ơi! có đứa nào đi cướp giải sư tử... (gã cười hì hò) giải sư tử chử không phải phán sư tử đâu (gã lắc đầu) chớ có biến một trò du hi ra một trò chính trị quốc tế đấy nhé.. Đè tao leo! Có đứa nào công kênh tao lên không với?... Làm chính trị mà không có được dưa công kênh thi cướp thế nào được phần sư tử?...

Lưỡi gã lùi lại.
Lưỡi gã lùi lại.

Gã hay hắt mắt ngó lên không trung hoe vàng, rồi ngoeo cổ ngâm mấy câu thơ... từ chiêng :

— « Ngày Xuân Hen-cát (Hellecat) đưa thai »... Đúng thế! Đúng thế... « Tình thiêng tác chử (hì hò!) Hen-cát thư không »... nghĩa là... nghĩa là « Trời trong làm giấy cho Hen-cát viết chử lên không trung » chử gì?... Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Trời xanh... Trời nhô... Trời... « Blue Sky... Little Sky... Sky »

Giữa lúc một phi cơ « Con Mèo Hỏa Ngục » den xi vạch lên nền trời xanh thăm một vết nhớ.

Lưỡi gã lùi lại. Gã sòe cả năm ngón tay còn vương cả hạt dưa hấu đen lánchez, dưa lèn sát mặt, nhìn, rồi ấp úng, hồn hồn :

— Bay ơi! nó móc mắt người ta ra, nó lấy báng súng ghè vỗ hòn người ta ra.. đây, tao nhặt được ràng của người ta đây mà... ràng ràng đây hổ.. hổ ngập xác người.. Máu! Máu! Các đồng chí! Xung phong!

Gã xúc xuống. Roi vào mây cánh tay triu mến.

(còn tiếp)





(31)

SƠ LƯỢC CỐT TRUYỆN

Giữa những ngày lang thang đi kiếm việc, Hướng gặp Lũy, một người bạn nghèo hôi còn nhô. Lũy sống bằng rất nhiều nghề lao động và tuy thất học nhưng anh cũng như Tao, luôn luôn có gắng học hỏi để nâng cao mục sống của mình lên. Giao du với Lũy, Hướng được dịp dì sâu vào lũi sống của lớp người thiêng thõi mà anh vẫn ước ao được gần gũi hầu khuyễn khích họ nâng cao trình độ văn hóa.

Đi làm được ít lâu, Hướng quen Hướng, bạn cùng sở. Hai người yêu nhau. Chẳng may Hướng bị sa thải cùng với một số bạn đồng sự. Sau những ngày sống hồn hập, một chiều kia theo số phận Hướng, Hướng cũng bị mời ra khỏi nơi làm việc. Anh gặp Hướng lúc đó vì sự sút của gáy định đã trôi giặt sang dòng sông truy lạc, mất niềm tin. Hướng định kết liễu đời mình.

ÔNG Nghiệp đọc và viết khá thông chữ Pháp, điều làm Hướng ngạc nhiên thấy ở một người lao động. Ông Nghiệp thú thực :

Có gì đâu, hồi tôi ở nhà cũng đã học đến lớp ba, đi nhiều « học bày, học bà » biết lẩn thẩn. Đến bây giờ thì đã biết vỡ vẽ được ít chữ tay. Chủ tịch đã làm với họ mà không hiểu ngôn ngữ cũng bắt tiện. Vả lại nói được thì họ cũng có... nề minh đôi chút. Ông trả Lũy :

Chỉ có cái thằng mảnh này là nó chả học gì, làm với tay cứ nói vang miệng đi, trúng trật cũng cóc cần...

Áy thế mà tay nó vẫn hiểu mời chết chử ! Lũy cười ròn tan.

Ông Nghiệp nói với Hướng, Cận :

Vậy mà tuyệt nhiên tôi chưa thấy nó sờ đến sách vở bao giờ. Nghè nghiệp cũng chẳng có lấy một tác trong tay. Không biết rồi sau này rời cái thành linh ra nó làm cái thà gì ?

Lũy vẫn cười xòa. Cận đương phi phèo diệu « bát tò » bên cạnh ly nước chè loãng đã nguội. Mưa rung bên mái gianh nhẹ và đều như những hạt thóc xay rơi xuống nia. Hướng đáp nhẹ Lũy :

Còn thuốc không ?

Lũy đưa ra một hộp thuốc dầu vàng.

Ông Nghiệp nhón một diều rồi bảo Hướng :

— Công tử ra phết. Lúc nào cũng thuốc lá con mèo.

Khói thơm loãng trong không khí mát lạnh. Mưa mau hạt hơn.

Hướng chợt nghe bên cạnh mình từng giọt nước rụng xuống lòp bôp. Ở giữa nhà nước chảy ròng xuống uốt loang cả một khoảng nền đất ẩm. Thằng Tiến lom khom bê ra một cái thau đặt dưới dòng nước nhỏ từ trên mái nhà giật. Thằng Tý, con Soanнич mồi sách vào một góc bàn. Nhà giật từ tung. Ông Nghiệp vẫn ngồi an tọa, lại còn tุม tím cười nhìn mấy người khách đương loay hoay tránh những giọt nước tai ác : « Hôm nào nắng phải soi lại cái mái. Tệ quá. Có hôm mưa mất cả giấc ngủ... »

Cận nhảy vọt lên như cái lò xo.

— Ủa ? Giọt gi mà lại nhẹ giọt trung trên đỉnh đầu mình !

Lũy và Hướng bật phi cười. Cận đã nghiêm chỉnh bảo :

— Minh cứ thử ngồi gan xem nó ra làm sao ?

Từng giọt nhỏ lầu lầu rụng lên mái tóc gã con trai nghịch ngợm. Cận nghe mưa rụng với một nụ cười. Ở ngoài mưa mau hơn. Gió lật nước qua các khe cửa hở. Gian nhà chim trong một cái lạnh se se. Từ mái nhà giật, mưa rụng như một diệu nhạc khoan thai, cung nhô, cung to, cung cao, cung thấp. Hòa theo đó là một nhịp rào rào của mưa đồ xối lên những lối đi lầy lội ngoài ngõ. Cận đốt thêm một diều thuốc rồi đứng lên :

— Ta về thôi chứ ?

Nhậu đi chứ, bồ ! Bữa nay vui vui quá mà !

Nghìn bạn đồng sự đưa cả một cánh tay thô bạo quàng lên vai Hướng. Ly rượu sóng sánh trong tay hồn. Hồn rượu nồng nặc hắt vào mặt Hướng. Hồn nhìn người bạn say sưa, nứa khinh ghét, nứa ái ngại.

— Các cậu có nghe cái tiếng mưa rung trên lầu đồng không ? Từng giọt, từng giọt, như ai gõ ngón tay lên cái phim đàn đương cầm. Một thanh âm kỳ dị. Lại cái tiếng rõ trên thành giường tre già gon và êm... Có một anh chàng nghệ sĩ.

Không. Anh ta là nhạc sĩ. Một thanh

nhiên gáy đình trung lưu. Cũng một buổi tối như tối hôm nay, anh ta lại thăm cái mái gianh của một người bạn : Hai vợ chồng tư chúc nghèo. Mưa xuống nhà chật lại giọt từ tung. Anh ta tìm mãi mới được một góc nhà yên lành nhất. Trong khi vợ bạn đương dem hết chậu lớn, thau nhỏ, chén, bát ra hứng nước thi bạn hồn nhìn hồn tím cười như thế một kẻ tự đắc, cho cuộc đời mình là sung sướng dày... Lạ thật. Người nhạc sĩ bỗng nghe bạn bảo :

— Anh đã sáng tác một nhạc phẩm về mưa bao giờ chưa ?

Hắn không trả lời, bắt đầu lắng nghe cái tiếng mưa rụng giọt mau giọt khoan. Trong óc hắn một hoạt tượng đương thành hình : Một cảnh nhà đương đứng ngóng con nợ « cung » a mình. Chao ôi ! Nào thày phán có hỏng gi cho cam ! Sáng, trưa thày p xe đến sở đúng giờ, vào bàn giấy vi cái giáng diệu hiền lành như của một cậu trò mới. Ở bàn giấy ra thày p thẳng một mạch về nhà, hình như công việc về như còn quan trọng on cả sự phải có mặt ở bàn giấy.

Cái thày Cử sợ vợ ấy bữa nay rong đứng trước mặt. Hướng gào n như một kẻ sung sướng tự do nhất đời. Cuối bàn đàng kia, ông cùm nhón lém băng thép klong ri, cao su và kính đã được chưng bông trong một cuộc nhóm họp vừa rồi của Liên Đoàn Y tế Mỹ, tim máy dùng để làm cho máu chảy vòi quen phát hay bên trái của van tim (valv) lúc nhà giàn phẳng đang mở xé.

Máy này được chế tạo để cho các bộ phận tiếp xúc với máu có thể lây ra khỏi máy và diệt trùng. Dụng cụ được chế tạo theo một phương pháp riêng để khi bơm không để mạnh vào giòng máu chảy ngang qua và vì thế không làm hư các tế bào máu.

— Truyện thật !

Hướng hỏi một vẻ ngày thơ. Ông Khoái đương cao hứng vỗ vào vai Nghiệp xong cất tiếng cười xếp phòng giấy đầm đập. Có lẽ đời ông chỉ chờ mong những dịp nhắng đến như vậy. Cặp mắt nhỏ sau lún kinh lão nhảm tit lại thành hai cái đường chỉ đen. Cặp mắt a một người mà anh em đồng sự thường ví với một trong cái bộn mươi con (số đẻ) của người Tàu ờ ra đề lột áo dàn máu mê. Người biết rõ ông cùm-mi có những hai thất. Mỗi cô, phải gọi là cô, vì cả i vợ nhỏ của ông ta cộng chung tra tới cái số năm mà ông đeo nặng trên đầu, mỗi cô đóng đô ở một n phố nhỏ trong một con đường o thật kin đáo. Ông Khoái chắc hẳn ông sợ « sur tử cải », nhưng về oa nhậu nhẹt có lẽ ông chiếm giải án quân trong buồng giấy.

Cuộc đời nhàn nhã, nhạt phèo và ng phẳng đến thế không ngờ còn những tiếng dàn trê trung và du rong. Thày Bành, giữa đám người ào, đương lấy gân tay đan những ệu nỉ non, tinh tú vào cái ống thau anh trước mặt. Chả ai nghe cả. Họ n bản uống. Họ còn bản ăn. Họ còn bản nói. Người nói nhỏ, anh nói.

Có cả những gã sợ ôn quá không nghe tiếng minh nên gào lên như i độc. Tiếng ly tách va vào nhau úi như những kẻ yêu đương say men rượu lẩn hương tinh.

(Còn nữa)

Hướng tưởng tượng đến một anh chàng sợ vợ bị đòn giữa một cơn say rong ngoac mài cái móm ra gào bất trời đất. Bàn kia bàn đối diện, ay Cử đương hai con mắt đỏ xọng la lắc lu cái đầu, tay nâng ly rượu can như một anh chàng đương tự i : Không biết mình say hay cái ly ợu say ?

Cử là ông phán đã đứng tuổi, có lèo hợp những đức lang quân râu ập, đoán thế bởi vì kỹ lưỡng nào n cũng bắt gặp bà phán dòn ông ở ay công sở. Cái nét mặt bà ta lúc trông thật là kỳ khôi: Nô không ra a một người tức giận. Cũng không vể của một người mong chờ. Phảng tắt cái sắc khí của một người chủ đương đứng ngóng con nợ « cung » a mình. Chao ôi ! Nào thày phán có hỏng gi cho cam ! Sáng, trưa thày p xe đến sở đúng giờ, vào bàn giấy vi cái giáng diệu hiền lành như của một cậu trò mới. Ở bàn giấy ra thày p thẳng một mạch về nhà, hình như công việc về như còn quan trọng on cả sự phải có mặt ở bàn giấy.

Cái thày Cử sợ vợ ấy bữa nay rong đứng trước mặt. Hướng gào n như một kẻ sung sướng tự do nhất đời. Cuối bàn đàng kia, ông cùm nhón lém băng thép klong ri, cao su và kính đã được chưng bông trong một cuộc nhóm họp vừa rồi của Liên Đoàn Y tế Mỹ, tim máy dùng để làm cho máu chảy vòi quen phát hay bên trái của van tim (valv) lúc nhà giàn phẳng đang mở xé.

Sau khi tim thuốc thương hàn cho một nhóm 50 người bị bệnh não viêm, các bác sĩ tuyển bổ ihiều trường hợp bệnh nặng mà vẫn khỏe.

— Một quả tim máy mới do bác sĩ F. D. Drill ở Detroit, Michigan hoàn hành đã có công cứu nhiều mạng người.

Máy nay lém băng thép klong ri, cao su và kính đã được chưng bông trong một cuộc nhóm họp vừa rồi của Liên Đoàn Y tế Mỹ, tim máy dùng để làm cho máu chảy vòi quen phát hay bên trái của van tim (valv) lúc nhà giàn phẳng đang mở xé.

Máy này được chế tạo để cho các bộ phận tiếp xúc với máu có thể lây ra khỏi máy và diệt trùng. Dụng cụ được chế tạo theo một phương pháp riêng để khi bơm không để mạnh vào giòng máu chảy ngang qua và vì thế không làm hư các tế bào máu.

— Phi cơ bay trên 4 ngàn cây số một giờ

— Ông Mundy J. Peale, tên đoán rằng người ta có thể chế tạo những phi cơ có thể bay với tốc độ 4 ngàn 22 cây số 500 m t gđ. Ông Peale tên đoán rằng trong độ 10 năm nữa, kỹ nghệ hàng không sẽ sản xuất những phi cơ có thể bay với tốc độ cao nhất của xe điện chạy trên đường ray này là 100 cây số.

Thứ xe điện này chạy cách mặt đất 5 thước và sáu chục kmh khinh khí cầu thương mại của thành phố đến ngoại ô của thành phố Van Nuys trong 28 phút đồng hồ, và dừng lại chín trăm theo đườn

Trong khi Van Nuys chỉ cách Los Angeles có 24 cây số, và giữa hai thành phố này có nhiều ngai ô dài chục dặm. Nên đi xe ôtô buýt thì phải mất trời một tiếng đồng hồ.

Xe điện một mét đường ray ở Los Angeles, phỏng theo kiểu xe điện của người Đức, có cách đây 52 năm ở lại Elberfeld và Birmer trong hạt Rur ở Đức. Đường xe điện này đã chở cả thảy 310 triệu hành khách mi không lúc nào có xảy ra một tai nạn gì.



Tiệm thuốc thương hàn để trị bệnh não viêm

Theo lời Bác sĩ Evelynne G. Knouf và Bác sĩ Albert G. Bauer, ở California, thì bệnh não óm, tức là một thứ thứ hưng sốt, dài khi còn gọi là « bệnh buôn ngủ », có thể điều trị bằng thuốc trừ thương hàn não óm. Lá biển chứng của bệnh sốt não óm có thể làm thiệt mạng hay mất trí.

Sau khi tim thuốc thương hàn cho một nhóm 50 người bị bệnh não óm, các bác sĩ tuyển bổ ihiều trường hợp bệnh nặng mà vẫn khỏe.

— Kim này được chế tạo bằng cánh tròn lăn

nhất chất Germanium dioxide và titanium phosphate với ion độ cao.

Chất titanium phosphate có thể làm băng

chất lăn tinh phỏng xà, và không có hại đối

với những người sử dụng chất này.

Xe điện một đường ray

Thành phố Los Angeles, ở California sẽ bắt đầu làm một hệ thống xe lăn một đường ray để nối liền với thành phố San Fernando cách đây non 71 cây số. Theo kế hoạch dự định thì tốc lực cao nhất của xe điện chạy trên đường ray này là 100 cây số.

Thứ xe điện này chạy cách mặt đất 5 thước và sáu chục kmh khinh khí cầu thương mại của thành phố đến ngoại ô của thành phố Van Nuys trong 28 phút đồng hồ, và dừng lại chín trăm theo đườn

Trong khi Van Nuys chỉ cách Los Angeles có 24 cây số, và giữa hai thành phố này có nhiều ngai ô dài chục dặm. Nên đi xe ôtô buýt thì phải mất trời một tiếng đồng hồ.

Xe điện một mét đường ray ở Los Angeles, phỏng theo kiểu xe điện của người Đức, có cách đây 52 năm ở lại Elberfeld và Birmer trong hạt Rur ở Đức. Đường xe điện này đã chở cả thảy 310 triệu hành khách mi không lúc nào có xảy ra một tai nạn gì.

SÁCH HỌC SINH

TIẾNG HÀN VIỆT

THÔNG DỤNG

của THANH NGHỊ

Một quyển Hán Việt từ điển dày đủ không có in phần hán tự. Những danh từ kinh tế, chính trị... đều có chú tiếng Pháp. Sách dày 550 trang, bìa cứng đẹp, mạ vàng.

Giá phổ thông : 50đ.

Nhà xuất bản THỜI THẾ

GYRALDOSE

(Dược phẩm Chatelain)
Dùng vào việc vệ sinh kín đáo
của phụ nữ
Có bán khắp các tiệm thuốc Tây



Nhà bán Kiến thuốc
Chuyên Môn
PTIQUE
SCIENTIFIQUE
LUNETTERIE
12. PHAN THANH GIÂN SAIGON

Do cựu cai quản nơi nhà bán kiến Solirène-
Heumann đảm nhận

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sắm :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Eupatorium actinoides)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine actinoides)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiêu

98, Bd. Bonard — SAIGON



Một người bạn luôn luôn
trung thành



Muốn Bán

Phố lầu mới cắt luôn đất tại
đại lộ Trần Hưng Đạo
Chợ quán

Có đèn (compteur riêng 10
ampères) và nước.

Cầu tiêu máy.

Trên lầu và dưới đất đều lót gạch
bông. Nóc bằng.

Cắt toàn bằng gạch tiêu (terre
cuite) và đúc bằng bêton armé cả
(rất chắc).

Các sở phi sang tên chủ bán chịu.

Xin hỏi tại nhà báo Đời Mới
117, đại lộ Trần Hưng Đạo - Chợ quán

Thế nào là lành mạnh?

(tiếp theo trang 13)

này đồ nát mất! Phải gác đứng xã hội
khác», thì những tác phẩm văn nghệ
ấy hỏi là lành mạnh hay không lành
mạnh?

Đến như vậy thì

Trả lời sao đây

đối với câu hỏi rắn vặt: Thế nào là
lành mạnh?

Trả lời sao đây?

Hãy không phải trước tiên là cần
nhận định giá trị lời giải đáp tương
đối, xứng hợp với không gian và
thời gian của từng trường hợp một,
và sau là nhìn vào khía cạnh ứng
dụng sự kiện Lành Mạnh vào từng vấn
đề một?

Nói cho cụ thể hơn thì, xét chung
ra, cái gì giúp cho con người sinh
tồn trong cảnh no ăn, ấm mặc, tự do và
hòa bình thì cái đó là lành mạnh. Còn
xét riêng cho xã hội Việt Nam nhà
thì cái gì giúp cho dân tộc mình tranh
thủ giành nỗi Độc lập, Thống nhất
trong lúc này, và sau khi Độc lập
Thống nhất rồi, giành được Công lý,
Hòa bình, Tự do, No ấm thì cái đó là
lành mạnh.

Đó là về mặt lý luận, rất là quan
hệ. Sai nguyên tắc ấy thì là sai tất cả.

Còn về mặt hành động thì tùy thời,
tùy thế, tùy người mà áp dụng sự
kiện lành mạnh đó, chứ quyết là
không nên cầu nệ về kỹ thuật và
phương tiện thể hiện và thực hiện
nguyên lý «lành mạnh».

Đề

Kết luận

tạm nhận rằng: đã nǎm vững được
cái lẽ «lành mạnh» rồi thì lúc đem
thi hành thế nào cũng gây nỗi lành
mạnh cho thiên hạ, nghĩa là làm
được cho thiên hạ

Này nở và cởi mở

H. V. P.

Tây Thi... từ vở kịch đến sân khấu

(tiếp theo trang 14)

hai bức tranh của Nguyễn Văn Mười,
rồi chúng tôi tới nhà in Sóng Chung
con lồng sữa, chừa, sắp đặt chờ vở
Tây Thi ra đời. Đồng thời, chúng tôi
nhập đến tương lai của vở kịch.

Hoàng Mai hỏi tôi:

— May coi ai đóng nỗi vai Tây Thi?
Tất cả tương lai vở Tây Thi là ở đó.
Tao chỉ thấy có Kim Cúc là đóng nỗi
vai Tây thi và Năm Châu là dựng lên
nỗi vở Tây Thi.

Tôi trả lời:

— Cũng nên duyệt... coi Phùng Há,
Thanh Loan, Kim Cúc, Kim Lan...
May nên nhớ John Ford suy nghĩ
hàng năm mới tìm ra Henry Fonda
đóng vai Tom Joad trong phim «Les
raisins de la colère», và không ai đóng
hơn được Ingrid Bergman trong vai
Maria của phim «Pour qui sonne le
glas». Và ai đã dám đề cho người
nào khác Charles Laughton đóng vai
Quasimodo? May nên nhớ, đó là
một vấn đề lớn trong kịch nghệ...
chẳng hạn là như vậy.

Sau khi tôi gửi tặng anh Năm Châu
một cuốn Tây thi, thì một tháng sau,
Hoàng Mai và tôi gặp Năm Châu.

Tôi nói với anh Năm Châu:

— Kim Lan đóng vai Tây Thi, thi
Kim Lan chỉ làm tròn được phận sự,
Kim Cúc đóng vai Tây Thi thi Kim Cúc
vượt lên được cả vai trò minh đóng.
Kim Cúc «dynamique» lắm.

Anh Năm Châu trầm ngâm không
trả lời, gật đầu tỏ ý vui lòng, và từ
đó vở Tây Thi ám ảnh Năm Châu.
Và ba chúng tôi không nói với nhau
nhiều... và đều nghĩ như nhau đến
vấn đề cho Tây Thi lên sân khấu.

**

Từ cuối 1949 đến nay đã gần 4,
5 năm, vì sinh kế mà chúng tôi mỗi
người một nơi, ít gặp nhau — gần

như là không gặp nhau

Đầu năm 1953, nhàn đi xem phim
«Kiếp hoa», các anh Năm Châu, Bảy
Nhiều, Tư Trang và tôi gặp nhau. Anh
Năm nói với tôi: «Tôi muốn gặp
anh». Tôi vì bận mà không lại. Ngày
21 tháng chạp, gần Tết, ban Việt
kịch Năm Châu mời chúng tôi đi xem
vở Tây Thi trên sân khấu. Tôi coi
xong, chỉ có một cảm tưởng là thương
Năm Châu rất nhiều, mừng thấy
ông bạn dựng vở kịch rất công phu
và bằng lòng là sự dự định của
Hoàng Mai và tôi thành sự thực:
Kim Cúc đóng nỗi vai Tây Thi và đã
vận dụng hết thẩm quyền của mình.
Chỉ hơi tiếc một điều là trên sân
khấu, hình như thơ bị ăn hiếp....
Nhưng có một người ý thức và chứng
kiến sự ăn hiếp ấy, mà đánh phải
khổ tâm im lặng: Năm Châu. Cái khổ
tâm, cái im lặng nỗi rất nhiều của
những nghệ sĩ xứng đáng ở xú minh,
ở chỗ này, ở vào cái thời này... Phải
vậy chăng, ông bạn?

Còn chuyện vở Tây Thi khi lên
sân khấu, có chịu ít nhiều thay đổi,
chỉ là một chuyện có thể gần như
hợp pháp. Tôi nói hợp pháp, vì
mới rồi bên Pháp, Jean Paul Sartre
đã viết *hán tai* vở kịch «Kean» của
Alexandre Dumas và đề cho Pierre
Brasseur đóng vai chính. Chỉ có vấn
đề thay đổi hay hay dở, hợp hay không
hợp với ý nghĩa và nghệ thuật mà thôi.

Đó lại cũng là một vấn đề văn nghệ
nữa. Bên Pháp, vấn đề ấy đã sôi nổi
rồi. Có lẽ bên mình, chưa đến lúc nó
thành vấn đề mà thôi.

TAM ÍCH

KỶ SAU:

Từ văn đề «sản phẩm nghệ
thuật» trên màn ảnh đến văn
đề điện ảnh Việt Nam, qua
vấn đề dân tộc tính.

Cho mướn

Phố lầu mới cắt tại đại lộ
Trần Hưng Đạo, Chợ quán.
Trên lầu có thang đi riêng
ra ngoài. Có đèn nước, cầu
tiêu, cửa sắt. Trên lầu và
dưới đất cho mướn riêng.

Xin hỏi nhà báo Đời Mới
117, đại lộ Trần Hưng Đạo
Chợ quán

THUỐC HO
LA HƠN QUÁ TỊNH

CỦA ĐỨC LÂM SĨ

đặc biệt trị Phổi nám, sát trùng lao và
các chứng Ho phong, Ho gió, Ho lao.
Ho tồn, Ho súc huyết, Ho sản hậu công
hiệu cấp kỵ, giúp biết bao nhiêu người
lành Phổi và khỏi Ho trở lại mạnh mẽ
như thường. Cam đoan kết quả.

Nhà thuốc ĐỨC LÂM SĨ
16 đường An Điển — CHOLON

Khắp đại lý tiệm thuốc Việt Hoa có bán

Xét ra đường lối chánh
trị của hai khối lớn
(tiếp theo trang 3)

Anh Mỹ tham gia chiến sự mạnh thêm lên,
mà chỉ tham gia bên cạnh mình.

Căn cứ ở tin tức chánh thức từ Berlin
đánh đi thì Pháp và Anh rất gần nhau,
còn Mỹ thì có phần cô lập trong khối
Tây Âu. Chưa biết rõ kế hoạch của Mỹ
ra sao, chỉ chắc được một việc là mất
Đông Nam Á trong tay Nga Cộng, thì sự
thắng bằng thế giới cũng mất theo, rồi
sự an toàn của Mỹ sẽ không còn giữ
được. Có thể nào Mỹ bỏ rơi Việt nam,
để cho Pháp làm mất vị trí chiến lược
của khối Tây Âu ở Đông Nam Á chẳng?
Đó là một câu hỏi.

TRẦN VĂN ÂN

Bàn về Thơ

(Tiếp theo trang 18)

Nội dung một bài thơ phải có chủ
địch. Hình ảnh, màu sắc, nhạc điệu của
thơ dưng thành hình thức phải là hình
ảnh, màu sắc, nhạc điệu hiện có trong
thực tại, vì có trong thực tại thì việc
sáng tác cho ai? Ai đó mới cảm thông
được. Hai bên muốn hiểu nhau phải
dùng ngôn ngữ mà hai bên đã quen
thuộc, thi sĩ và xã hội muốn thông cảm
nhau, thực tại là thứ ngôn ngữ đó.

Thì si phải bắt thực tại phục vụ chủ
địch của mình, phải phản công cho những
thực lợi đó một cách hợp lý cũng như một
đại tướng chỉ huy chiến trận, phải sắp
đặt cho các lực lượng, các cơ quan vận
động ăn khớp với nhau nhằm thẳng vào
mục tiêu đã định. Hình thức có được điều
hòa hợp lý thì mới khai thác được hết giá
trị của nội dung đối ngữ có chính tê thì
chiến đấu mới thắng lợi.

Lý tưởng phải dựa vào thực tại mà phát
huy, thực tại phải theo hướng của lý tưởng
mà thể hiện.

Thơ là những rung cảm của con người
qua hình ảnh, qua màu sắc, qua âm điệu
của thực tại.

HỒ XUÂN LAN



Bên lề chiến sự Ai Lao

NGÀY XUÂN

TRÊN ĐỒI BÔ-LÔ-VEN

XUÂN năm rồi, nhân có chút
việc phải lèn Vạn Trọng, kinh đô xứ
Lào, khi ngang qua Paksé, bạn tôi
mời lèn chơi Paksong, một trong hai
cao nguyên của xứ Lào.

Sáu giờ sáng, trên chiếc ve hơi bắt
đầu ra khỏi tỉnh Paksé, con đường
địa phương 13, được trải nhựa tới cây
số 8, xe chúng tôi nuốt quãng đường
này một cách ngon lành.

Chúng tôi mê man với gió và không
khí trong sạch của ban mai thỉnh
thoảng qua đám sương mờ gấp vài
cánh vật. Những hàng cafe thăng lắp
tận dãy xa, lá xanh đèn bóng, với
những trái cafe mọng, đỏ và tròn.

Ánh nắng vàng nhạt đã ló, làm
tăng cảnh sắc bình minh. Trước sàn
nhà, đàn ông đàn bà, trẻ con ngồi
tầm nấp, trong khi ấy, từ dãy xa
vắng lại, tiếng vượn hú gọi nhau.

Chúng tôi đã ở trên đồi Bolovens. Chỗ
này cao độ chừng 700 hay 800 thước.

Ở đây có nhiều gia đình người

Việt, có đồn điền và có vườn.

Cây số 40, là đồn điền của ông Phạm
Văn Tuất, người Việt ở Lào đã lâu

năm, và là một triệu phú của Paksé.

Xe bắt đầu leo cái dốc dài hơn hai

cây số, và đi ngang qua địa phận của

sở Chăn Nuôi và Trồng Trọt trên đồi

Bolovens. Xa xa, nhà trường, nhà

thương, nhà máy xay cafe, vụa chà

cafe, nhà của các công chức, nhà thờ,

sở làm việc, ngày nay bỏ hoang, không

người ở, dựng rải rác trên đồi xanh,

trồng thật ngoạn mục. Qua lớp rừng

kia, một khu dành riêng cho nhân

đông người Việt ở. Mỗi gia đình đều

có nhà riêng và một mảnh vườn trồng

rau, mía, khoai, v.v.. Họ đặt hy vọng

chứa chan vào mảnh vườn phì nhiêu

của họ, hơn là số tiền lương, 5\$ một

ngày, và 800 gam gạo và cà phê (1).

Mấy ngọn đồi đẹp đẽ kia, theo lời

bạn tôi, xưa là những luống rau quý

giá, hay là bãi cỏ của bò sữa, dê và

cừu béo tốt. Hàng năm sở cung cấp

cho xứ Lào, một số rất lớn hạt giống,

chè, vò quinquina, cafe, thuốc lá

thơm. Công việc khai thác nguồn lợi

vô tận đó, kể từ xưa tới nay đều nhờ

nhân lực người Việt, Hiện giờ vẫn

hình thế giới thay đổi thường ngày,
chánh trị trong nước xoay vần ra sao,
họ chưa cần biết tới, họ chỉ mong
được hưởng những phút thần tiên
nơi khói thuốc hoặc vò rượu cần.
Mỗi gia đình đều có, nhiều thời một
hay hai cái rây, ít một mảnh vườn,

trồng cafe, rau, cây có trái, lúa,
khoai, bắp, ván ván, mùa nào thức
này số lợi thu háng năm rất khả quan.

Từ cây số 25 trở đi, đồn điền cafe
rải rác hai bên vệ đường, phong cảnh
luôn luôn thay đổi, tôi mê man với
cảnh vật. Những hàng cafe thăng lắp
tận dãy xa, lá xanh đèn bóng, với
những trái cafe mọng, đỏ và tròn.

Ánh nắng vàng nhạt đã ló, làm
tăng cảnh sắc bình minh. Trước sàn
nhà, đàn ông đàn bà, trẻ con ngồi
tầm nấp, trong khi ấy, từ dãy xa
vắng lại, tiếng vượn hú gọi nhau.

Chúng tôi đã ở trên đồi Bolovens. Chỗ
này cao độ chừng 700 hay 800 thước.

Ở đây có nhiều gia đình người

Việt, có đồn điền và có vườn.

Cây số 40, là đồn điền của ông Phạm
Văn Tuất, người Việt ở Lào đã lâu

năm, và là một triệu phú của Paksé.

Xe bắt đầu leo cái dốc dài hơn hai

cây số, và đi ngang qua địa phận của

sở Chăn Nuôi và Trồng Trọt trên đồi

Bolovens. Xa xa, nhà trường, nhà

thương, nhà máy xay cafe, vụa chà

cafe, nhà của các công chức, nhà thờ,

sở làm việc, ngày nay bỏ hoang, không

người ở, dựng rải rác trên đồi xanh,

trồng thật ngoạn mục. Qua lớp rừng

kia, một khu dành riêng cho nhân

đông người Việt ở. Mỗi gia đình đều

có nhà riêng và một mảnh vườn trồng

rau, mía, khoai, v.v.. Họ đặt hy vọng

chứa chan vào mảnh vườn phì nhiêu

của họ, hơn là số tiền lương, 5\$ một

ngày, và 800 gam gạo và cà phê (1).

Mấy ngọn đồi đẹp đẽ kia, theo lời

bạn tôi, xưa là những luống rau quý

giá, hay là bãi cỏ của bò sữa, dê và

cừu béo tốt. Hàng năm sở cung cấp

cho xứ Lào, một số rất lớn hạt giống,

chè, vò quinquina, cafe, thuốc lá

thơm. Công việc khai thác nguồn lợi

vô tận đó, kể từ xưa tới nay đều nhờ

nhân lực người Việt, Hiện giờ vẫn



Một thanh niên « công tử »
miền Cao nguyên Việt Nam.

dè nhẫn công Viêt Nam dè dùng vào
công việc của sở chăn nuôi và trồng
trọt chưa giải quyết song, giữa chính
phủ Viêt Nam và Lào, nên đánh bỏ
hoang, không người chăm nom.

Không người Việt, chính Phủ Lào
không trồng mong gì có thể mở mang
thêm, và chính người Lào cũng công
nhận bản tính siêng năng và chịu
khó của người Việt. Một người Việt
làm chăn chi, có lợi hơn năm người
Lào làm cả ngày.

Từ cây số 42 đến Paksong cây số
50, và từ Paksong đến địa phận tỉnh
Saravane, đồn điền của người Pháp,
Lào, Việt, Khmer, ở theo hai bên vệ
đường, có cài được sà sùng cắn
thận, có cái bờ hoang cho cỏ tranh
mọc vi thiêu nhàn công.

PAKSONG.— Theo con đường đất,
xe chúng tôi phải lội qua mấy cái hố,
rồi mới tới mường (huyện) Paksong.
Vào trinh giấy thông hành tại sở
công an Pháp song, chúng tôi khan
khoái dạo phố.

Paksong không lấy gì làm to lầm,
các công sở và nhà buôn ở ngay hai
cách, hay là bãi cỏ của bò sữa, dê và
cừu béo tốt. Hàng năm sở cung cấp
cho xứ Lào, một số rất lớn hạt giống,
chè, vò quinquina, cafe, thuốc lá
thơm. Công việc khai thác nguồn lợi
vô tận đó, kể từ xưa tới nay đều nhờ
nhân lực người Việt, Hiện giờ vẫn

mới bấy giờ tôi, Paksong đã chìm
trong im lặng. Từ già tới trẻ, ai nấy
đều ẩn áp trong bộ quần áo len. Các

nhà hàng đã đóng cửa kín mít, trừ
ra một vài tiệm ăn vắng vẻ.

Gió bắt đầu thổi, strong bắt đầu
roi, trên đường không một bóng
người. Vài ngọn đèn điện chập chờn,
cố gắng chiếu ánh sáng lên mặt
đường gõ ghè qua lớp sương dày bao
phủ cả Paksong.

Chúng tôi đi chầm chậm về khách
sạn, để tận hưởng cái rét của Pak-
song. Đêm ấy chúng tôi làm một
giấc không biết trời đất là gì, sáng
hôm sau dậy sớm định đi xem suối
nước, trồng qua cửa kính, trời còn
mưa tầm tã, chúng tôi dành năm lý
trên giường xem báo, mãi chán giở
mือ xuống diêm tằm và ra phố.

Thác nước « Huoei Champi » một
phong cảnh của Paksong, mà khách
du lịch, không ai không bỏ quên.
Nước từ trên cao đổ xuống ào ào,
đêm thanh vắng, tiếng thác reo đi
càng xa, gày chát khách lảng du, một
mối buồn, cái buồn vẫn vờ.

Điểm thèm cảnh sắc Paksong, xa xa
ngọn núi « Phou Thèvada », nơi của
các tiên giáng, lẽ loi đứng trong sương
mờ.

Trên đường về Paksé, bạn tôi nói ;

— Paksong với bộ mặt buồn thiêu,
nhưng đó là một thị trường rất quan
trọng của xứ Lào. Việt Nam và Thái
Lan, hàng năm tiêu thụ một số rất lớn,
nông sản và làm sẵn của đồi Bolovens.

Bạn muốn làm giàu, đây một cách
làm giàu không cạnh tranh. Một cái
xe, một cặp bò khoẻ, một tháng dời
ba lần, chở các thực phẩm, thứ nhất
là muối, đem vào các làng xa Paksong
như Nong Hine, Champi, Hine Lap, Phakout
vân vân, dồi hoặc mua đồ
rừng, hay cafe, sa nhon, bông, và
cánh kiến. Giao thiệp rộng bạn vào
các vườn của người Lào, người Khmer,
mua lại vụ rau, vụ cà, vụ khoai vụ
bắp, một mùa như thế số tiền lời
không phải nhỏ. Một vài người ở đây
có căn bản vững vàng đều nhờ cách
làm ăn tương tự như trên.

T. V.

(1) Trong thời kỳ Pháp thuộc, các đồn điền
trên đồi Bolovens đều cản đến nhân công Viêt
Nam.

Với những lời lẽ khôn khéo, nào những là
lượng cao, nào cửa rộng rãi, quan áo, chăn,
mền, cửa chốt khôn khéo, làm việc nghỉ ngơi có
giờ, thu hút được một số đồng bào Bắc Việt.

Đến nơi thì cứ chỉ ngược đất được dồn
đến thi hành.

Những chăn mền, quan áo, v.v... xưa kia
chủ cấp cho, phải trả tiền, corm, gạo, muối, cá
khô, nước mắm bán giá cao hơn giá ngoài,
nhưng kẻ đáng thương này, quanh năm, dầm
sương dài nắng, mong trả cho hết nợ rồi xin
ra, nhưng các món nợ ấy, cứ tiếp tục sinh ra
mãi. Trước tình cảnh cay khát, nhiều người
xin thôi hoặc trốn, đều bị vu là ăn cắp tiền
của chủ.

TRANG 41

Tuần lễ trong nước

(tiếp theo trang 4)

Nghiệp đoàn các ký giả Bắc Việt
đã bầu ban Quản trị chính thức

Hôm 28-1, hồi 18 giờ, Nghiệp đoàn
các ký giả Bắc Việt đã họp phiên đại
hội đồng để bầu ban Quản trị chính
thức, tường trình công việc đã làm
và ấn định chương trình hoạt động
tương lai.

Ban chủ tịch buổi họp sau khi đưa
ra chương trình nghị sự đề nghị xin
bầu phiếu kín và ý kiến đó được toàn
thể hội đồng chấp thuận. Hội đồng
đề cử 1 ủy ban giám sát do 2 bạn
Trương Uyên và Nguyễn huyền Linh
đảm nhiệm.

Vì không có ai ra ứng cử chức tổng
thư ký nên Hội đồng phải đề cử 1
danh sách.

Đến vòng thứ ba, bạn Trịnh My
được đặc cử với đa số phiếu.

Việc bầu vị thủ quỹ đỡ phần gay
go hơn, vì bạn Bạch Diện được toàn
thể hội đồng xét thấy có đủ điều
kiện hơn cả, nên bầu làm thủ quỹ.

Kể đến việc bầu 6 Ủy viên, cuộc
tranh luận trở nên gay go và náo
nhiệt.

Qua hìn mít tiếng đồng hồ bàn cãi
sôi nổi dưới đây là danh sách của
Ủy ban Quản trị chính thức nghiệp
đoàn các ký giả :

Tổng thư ký : Hiền Nhân
Thư ký văn phòng : Trịnh My
Thủ quỹ : Bạch Diện

Ủy viên : Lê Thái Bằng, Nguyễn
huyền Linh, Bùi anh Tuấn, Trương
Uyên, Tú Kinh, Hoàng Lan.

Sách mới :

Chặng tôi vừa nhận được :

• **Những mảnh tình nghệ sĩ**
của Sỹ Tiến, nói oè những mảnh đời
tình ái của nghệ sĩ sân khấu Trung, Nam,
Bắc.

Bìa sách do

7 NGÀY QUỐC TẾ

Hội nghị tứ tướng ở Berlin

Theo nguyên tắc, Hội nghị Berlin phải lo giải quyết hai vấn đề Đức Áo trước nhau song nay lại chủ trọng khả năng mở hội nghị ngũ cường có Bắc kinh tham dự để tìm cách làm bớt tình trạng căng thẳng quốc tế.

Phiên nhóm tối 11-2. Ngoại trưởng Pháp Bidault đã thỏa thuận với hai ngoại trưởng Anh Mỹ để nghị mở hai hội nghị riêng biệt về Triều Tiên và Đông Dương.

Vấn đề Đông Dương tại hội nghị Berlin

Ngoài những phiên nhóm công khai, 4 ngoại trưởng Anh Mỹ Pháp Nga đã nhóm hai phiên kín để xem xét về vấn đề Đông Dương.

Như danh Anh Pháp Mỹ, ngoại trưởng Pháp đã đưa ra kiến nghị kế hoạch sau đây để làm căn bản chuẩn bị thương thuyết ở Đông Dương và lập hòa bình vĩnh viễn ở Triều Tiên.

Kế hoạch đòi hỏi muốn mở cuộc hội đàm với Trung Cộng về vấn đề Đông Dương phải có 3 điều kiện sau đây :

1. Trung Cộng phải có một cử chỉ nào để cho hội nghị chính trị Cao ly có thể khởi sự trong khuôn khổ đã được quy định trong dịp ký định chiến.

2. Trung Cộng phải ngưng cuộc viện trợ khí cụ cho các lực lượng của cụ Hồ chí Minh.

3. Ba nước Đông Dương phải tham dự hội nghị về vấn đề Đông Dương.

Chính sách Mỹ đối với Đông Dương

Tổng thống Eisenhower đã xác nhận rằng ông triệt để nghịch với ý kiến về việc Mỹ can thiệp trực tiếp vào Đông Dương.

Chính sách Mỹ đối với chiến tranh Đ. D. có những đặc tính gồm những yếu tố sau đây :

1. Trong khi Trung Cộng không trực tiếp xen vào chiến tranh, thì chính sách của Mỹ sẽ dựa trên nguyên tắc không can thiệp.

2. Chính sách Mỹ vẫn dựa vào việc tiếp tục tranh đấu của các bộ đội Pháp Việt.

Dư luận các báo đối với vấn đề Đông Dương ở hội nghị Berlin

Tờ New York Times đăng tin như sau :

Tây Phương đã yêu cầu Nga can thiệp để cho Mao trạch Đông thôi viện trợ Việt Minh.

Theo ký giả của báo này thì hình như Molotov không trả lời trực tiếp cũng không bác bỏ lời yêu cầu của Tây Phương. Có thể Molo'ov sẽ trả lời khi bốn ngoại trưởng xem xét vấn đề Á châu.

Cũng theo báo này, Ngoại trưởng Mỹ hưởng ứng lời yêu cầu ấy chỉ tỏ rằng ông rất gần lập trường của Pháp liên quan đến vấn đề hòa bình ở Đông Dương với một hội nghị ngũ cường có Trung Cộng tham gia hoặc không có hội nghị này.

Tờ New York Herald Tribune đặt tit trên ba cột : Ông Wilson không nhận thấy một xứ Đông Dương Cộng sản mới và nói rằng người Pháp có thể thắng thế.

Cũng tờ báo này có đăng một tin điện từ Paris gởi về, dẫn lời nhiều chánh khách Pháp nhưng không nói tên trong đó có một cựu thủ tướng tuyên bố : Ông Wilson tự mâu thuẫn khi nói tới việc chiến thắng và thấy rằng mọi sự tốt đẹp ở Đ. D. và « tốt hơn là đứng nên nói tới Đông Dương nữa. »

Tờ Journal Américain chỉ trích những lời tuyên bố chính thức của chánh phủ Mỹ.

Báo này tự hỏi : « Sự hiện diện của những cơ quan không quân sẽ đặt chúng ta trong một tình thế khiến chúng ta bắt buộc phải hành động chẳng ?

Xin đọc giả đừng lầm. Chúng tôi không muốn nói rằng Chánh phủ rán dàn xếp một vụ lôi thôi để khiến chúng ta lao mình vào chiến cuộc Đ. D.

Tờ New York Daily cho rằng trong tình hình hiện tại sự can thiệp của Mỹ sẽ gây nên nhiều bất lợi hơn là ích lợi và trong khi tỏ ý không muốn dấn bước vào 1 cuộc mạo hiểm như cựu tổng thống Truman đã làm tại Cao ly, tổng thống Eisenhower đồng ý với đa số dư luận Mỹ.

Tờ New York Herald Tribune ra ngày 11-2 ký giả W. Lippmann kết luận rằng Paris và Washington thiếu những người đã giúp cho Anh quốc rút lui một cách danh dự khỏi Ấn Độ.

Gởi binh Nam Hàn qua Đông Dương ?

Tư lệnh quân lực Đồng Minh ở Viễn Đông, tướng John Hull đã định chính tin nói rằng tổng thống Lý thừa Văn đã đề nghị gửi hai sư đoàn sang Đông Dương nhưng ông không chịu binh luận cách thức theo đó họ Lý đã đề nghị gửi một sư đoàn.

Theo ký giả của báo này thì hình như Molotov không trả lời trực tiếp cũng không bác bỏ lời yêu cầu của Tây Phương. Có thể Molo'ov sẽ trả lời khi bốn ngoại trưởng xem xét vấn đề Á châu.

Cũng theo báo này, Ngoại trưởng Mỹ hưởng ứng lời yêu cầu ấy chỉ tỏ rằng ông rất gần lập trường của Pháp liên quan đến vấn đề hòa bình ở Đông Dương với một hội nghị ngũ cường có Trung Cộng tham gia hoặc không có hội nghị này.

Một phát ngôn nhân chính thức của chánh phủ Nam Triều Tiên vừa tuyên bố rằng : chánh phủ Lào đã kêu gọi đến 2 lần Nam Triều Tiên về việc viện trợ quân sự cho Lào để chặn đứng cuộc tấn công của Việt Minh.

Pháp đối với tin Lào xin viện trợ

Không một nguồn tin chính thức nào của Pháp hay Ai Lao xác nhận về việc chánh phủ Lào đã hai lần kêu gọi chánh phủ Nam Triều Tiên về việc viện trợ quân sự cho Lào để đối phó với Việt Minh.

Chưa có một bản chính thức nào về đề nghị này đến Paris cả.

Người ta chỉ nhớ rằng Lào đã kêu gọi các nước của thế giới tự do trong ngày 25-12 là chặn sự xâm lăng cộng sản và giúp đỡ Lào về mặt tinh thần thôi.

Giới ngoại giao Anh nhận tin này một cách rất đẽ đặt

Giới ngoại giao Anh nhận tin chánh phủ Nam Triều Tiên định gửi 1 sư đoàn sang Đông Dương một cách rất đẽ đặt.

Chúng tôi vừa mới nhận được :

Tiếng dân chài nhạc của Phạm Đình Chương

Túi Đàn nhạc của Cảnh Thành

Miếng trầu duyên nhạc của Đan Trường

Quê Mẹ nhạc của Thu Hà

Chàng ra đi nhạc của Trần Hoàn

Nghy mùa nhạc của Văn Cao

Xuân đã về nhạc của Minh Kỳ

Mưa đêm thu nhạc của Võ Đức Thu

Tình nước nhạc của Vũ Hòa Thành

Do nhà xuất bản Tình Hoa gửi tặng.

Vợ già canh xin giới thiệu cùng bạn đọc thân mến.

Giá báo Đời Mới

dài hạn ở Nam Việt
và Quân nhân
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên :
ông TRÁC - ANH
96 Colonel Grimaud — Saigon

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon Điện thoại số 21.133

Lành đúc tiện rèn và làm đồ ngoại các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

BASTOS



Trị bá chứng hay nhút
47,rue Canton-Cholon

Bà môn học rất cần thiết cho
các bạn thanh niên:

Xã hội học Kinh tế học Chánh trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hàn thụ.

Hồi chương trình điều lệ :
COURS DE SCIENCES SOCIALES
82-84, Blvd. de Belleville—Paris



CLICHÉ DAU

Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838)
là năm ra đời,

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành
diệu lại người không ưa.

NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lònhiết tất cả quý khách thành phố

CỘT TRUYỀN
của
LÝ CHÂU SÁC

BÓNG HẠNH PHÚC

TRANH VẼ
của
T. THU

Xe dừng bánh Đồng bước lại bắt tay thanh niên ngồi trên xe và giới thiệu: "Đây anh Bắc, bạn cùng lớp và đây Thanh, một người bạn gái mới quen nhưng rất thân.



Bắc lên xe. Đôi trai gái lại cùng nhau vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. — Anh Bắc cũng thờ chúa nghĩa độc thân như em đấy. — Thật ấy ư? — Vì anh ấy không tìm được một người nào dẽ yêu.



Ồ! nếu vậy, em xin giới thiệu Bắc cho người bạn của em. (Thanh mờ vì lấy ra một bức chân dung).



Đây Thùy, 18 tuổi rất còn thơ ngây và cũng dễ thương lắm. Ước gì Thùy với Bắc, một ngày sau đây sẽ là đôi bạn thân yêu nhất đời.



Từ ngày quen Đồng, cứ đêm đến ngày nghỉ cũng như ngày đi học, Thanh lại viết thư cho Đồng.



— Ồ! Thanh học gì mà cao như thế? Mới 7 giờ mà đã vào bàn ngồi rồi.



— Ấy Thanh cũng có ý định mang muôn gặp Thùy đây! (hai người ngồi vào bàn chuyện nốt như bắp rang). (Còn nữa)