

# ĐỜI MỚI

Nhà  
Nhân

WASON  
AP 95  
V6 D64+  
1954 no. 96/98

1954



Hoa



## CHÚC TẾT BẠN ĐỜI MỚI

Xuân về. Chúng tôi chúc bạn.

Song chúng tôi phán khôi. Người chúng tôi nhẹ  
nhàng thở thổi.

Bạn đọc chúng tôi suốt năm qua. Chúng ta  
thông cảm nhau nhiều. Nhưng nỗi lo của chúng tôi,  
cũng như bao nhiêu hi vọng đều có sang sót cho bạn.  
Bạn đã nhận lãnh. Chúng tôi càng thấy trách nhiệm  
nặng thêm.

Bạn ủng hộ báo Đời-Mới. Bạn lấy nó làm cờ  
quân của bạn, thi bạn là chúng tôi, chúng tôi là bạn.  
Chiến hạ dễ, có may ai tri-kỷ! Không thấy và không  
gần nhau mà lại hiểu nhau, lại rung động nhau  
nhau. Quý hóa thay ngoài bất!

Xuân về. Chúng tôi chúc bạn. Cũng là chúc  
chung tôi. Chúng ta chúc nhau một năm canh  
tân, tẩy uế; canh tân, đời sống, tẩy uế xã hội.

Chúng tôi chúc bạn sống lành mạnh, cái thân  
thể và tinh thần. Uống rắng sẽ được bạn thức, dù  
chúng tôi thêm hàng hải.

Đời của chúng ta, ở trong giao đoạn lịch-sử  
nước nhà ngày nay, là dòng theo chiều xây dựng  
cho nhân dân.

Chúng ta không nghĩ thành công cho cá nhân  
ta, mà chỉ biết thành khán cho xã hội. Cái là chúng  
ta lấy cá nhân làm viên đá, dắp nên móng xã hội.  
Như vậy trong lúc chúng ta xây dựng "cái riêng ta"  
là chúng ta tự đặt mình trong cái chúng dân tộc.

Xuân về. Chúng tôi chúc bạn một năm:  
Hãy no.

Tràn-văn-Án  
vui toàn-thể nhân-viên Đời-Mới,  
đóng chúc.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

# BASTOS



CLIQUEZ D'AUT

Một hiệu thuốc danh tiếng từ lâu, sáng lập năm 1838  
BA ĐẶC ĐIỂM : NGON – DỊU VÀ HỢP VỆ SINH

Tuần báo Khoa học Văn hóa Nghệ thuật

## ĐỜI MỚI

Số 96 - 97 - 98

## MÙA XUÂN 1954

	TRANG
— Chúc bạn Đời Mới . . . . .	Trần văn An
— Xuân bắt tết . . . . .	Đời Mới
— Lá thư văn nghệ đầu xuân . . . . .	Hoàng thu Đỗng
— Văn sĩ và chánh khách . . . . .	Đặng thái Bình
— Đêm giao thừa nhớ bạn . . . . .	Văn Lang
— Ngày xuân luận thời gian . . . . .	Trọng Yêm
— Đọc thơ xuân . . . . .	Hồ xuân Lan
— Thanh thiếu nhi lạc lõng . . . . .	Kinh thành Thị
— Nhìn lại một năm mòn ảnh Việt Nam . . . . .	Lê Dân
— Xuân cảm tùy bút . . . . .	Ba Kim
— Tâm sự người vợ nghèo thơ . . . . .	Hoàng Cầm
— 1953, Thị hiếu và thời trang . . . . .	Hà việt Phương
— Thơ, nhạc trong thơ và thực tại . . . . .	Tam Ich
— Nhạc cảnh 1953 . . . . .	Đương Huy
— Một năm văn nghệ . . . . .	Ngô đồng Thành
— Em ơi! cứ đợi anh về thơ . . . . .	Kiến Giang
— Quyền già phò truyện ngắn . . . . .	Bình nguyên Lộc
— Mùa Xuân thơ . . . . .	Quan Dũng
— Tết giữa rừng xanh hồn ký . . . . .	Hồng Nam
— Lá thư xuân . . . . .	Giang Tân
— Thủ đốt pháo tạp văn . . . . .	Lưu Nghị
— Nhắn Xuân, thơ . . . . .	Viên Lăng
— Em vẫn đợi anh về, thơ . . . . .	Giang Tân
— Hội họa 1953 đã nói được những gì? . . . . .	Đặng Tâm Thành
— « Công ty ăn Tết » của Việt Kiều & Pháp, ký ức . . . . .	Đào Gia
— Chúng ta mong gì ở điện ảnh? . . . . .	Thanh Lương
— Tết Trung hoa . . . . .	Lâm ngú Đường
— Vượt đảo Liêu Châu, du ký . . . . .	Hồ Dzindh
— Ca nhạc đô thành . . . . .	Duy Sinh
— Tết với trẻ con . . . . .	Hiển Sinh
— Thiếu trai thừa gái . . . . .	Thi Hồng Phúc
— Đôi lứa thiếu niên kịch ngắn . . . . .	Hoàng Thư
— Mùa xuân thăm thơ . . . . .	Vinh Lộc

## TIN MỚI

— Chúc ước . . . . .	Đương bá Đường
— Cười xuân . . . . .	Đặng Tâm Thành
— Thư chúc tết « Người bạn rất quen mà chưa được biết »	Hà Việt Phương
— Không cù mà cười . . . . .	
— Hóm và Hình đèn xuân, truyện bằng tranh . . . . .	Lê Duy

— TÌNH CA nhạc và lời của Phạm Duy	
— Hiếu Đệ minh họa	
— Ánh của Hà Di, Nguyễn cao Đàm, Tchen Fou li...	

★ ANH BÌA : Đón Xuân Thành Bình ★  
KHÁNH NGỌC và THÁI THANH

HAI NGÔI SAO SÁNG CA NHẠC VIỆT NAM

In tại nhà in riêng Đời Mới 117 Trần Hưng Đạo Chợ Quán, Quận lỵ : TRÁC ANH

CUNG CHỨC TÂN XUÂN



HO ! HO ! HO !

## Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi  
gián hỏa, trừ đàm và trị các  
chứng ho bất luận mới phát  
hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều  
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc  
Thái-Bình-Dương  
25, Rue des Artisans  
CHOLON

CUNG CHỨC TÂN XUÂN



A'LO.. ALLO  
ĐÂY LÀ TIN TỨC HOÀN-CẦU  
SONG HỈ !  
SONG HỈ HOÀN !!  
Một tin đáng mừng cho quý Hàng  
Phụ-nữ.

Kè từ nay quý Bà, quý Cô sẽ dễ dàng vừa lồng vì Song Hỉ Hoàn là phương thuốc  
chuyên trị về bệnh mao huyết kém suy, ăn không ngon nôn không được, bảo bọt, sỏi ruột o  
chua, chảy nước dài, nhức đầu chóng mặt xám xám, hòn uất...

Kinh nguyệt không điều hòa, mỗi lần hành kinh đau bụng, nhức mỏi cùng mình đau lưng.  
Uống 3 Hoàn Cầu Song Hỉ Hoàn 3 mao huyết tốt tươi, da thịt nở nang, mịn màng, trẻ đẹp  
lại và tất cả bình thường mao huyết sanh ra đều hết.

Thật là một phương thuốc quý giá, ho các hàng Phụ-nữ.

TỔNG PHÁT HÀNH :  
HOÀN-CẦU DƯỢC PHÒNG

99, Quai de Belgique Saigon—Và có bán khắp nơi

## CHEMISE MAY SẴN

Quí Ngài muốn lựa một cái chemise may  
sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may :

## CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Salzon  
Bảo đảm không rút. Col Indéformable  
Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette  
và Cravate tuyệt



Muốn trong gia đình đầm ấm

Người mẹ hãy tìm còi được các thứ thuốc dưới đây:  
**BẢO TẾ TIÊU NHI THỦY TÁ TÂN**

Chuyên trị trẻ em là phần nước

**BẢO TẾ CĂN CƠ TÂN**

Trị em nhỏ nóng minh ợ súp giật mình

**BẢO NHI XOÁI TỊNH**

Dùng chất sanh tố loại cãi nã g bò nhì đồng

Nhà thuốc BẢO TẾ

113 đường Canton CHOLON

danh tiếng lâu năm, khắp nơi tiệm thuốc đều có bán

# TÌNH HÌNH THẾ GIỚI BƯỚC SANG XUÂN 1954



## ÂU CHÂU :

ĐÔNG ĐỨC, biểu tình khởi nghĩa chống lại  
nhà cầm quyền Cộng sản. Lao động thị trấn bị  
đàn áp nặng nề. Một số đóng bị bắt.

QUỐC GIA ĐÔNG ÂU, sự bất mãn của nhân  
dân càng rõ rệt. Phái Béria bị thanh trừng.

MOSCOW, Staline tạ thế. Có dư luận cho rằng  
vì chúa tể khôi Liên Xô bị đầu độc.

Malenkov chấp chính, mở trận thế hòa bình.  
Trù Béria và nội bộ. Chấp thuận mở hội nghị  
tử cưỡng, và thảo luận đề nghị Eisenhower và  
thỏa hiệp nguyên tử (pool atomique). Chính  
phủ Malenkov làm cho thế cuộc bớt căng thẳng,  
giặc người lạnh dàn.

BERLIN, tình hình êm dịu giữa Đông và Tây  
Đức sau những cuộc biểu tình khởi nghĩa của  
lao động Đông Đức Anh, Pháp, Mỹ, Nga đang  
mở hội nghị tử cưỡng tại đây để bàn xem các  
vấn đề lòng thòng.

TÂY ĐỨC, Adenauer toàn thắng, trở nên vị  
lãnh tụ có nhiều uy tín của Tây Đức. Lộ giàn  
dung quân đội, làm cho Pháp dâm lo. Được  
Mỹ ủng hộ, cõi rằng phòng vệ Âu châu không  
thể không có quân đội Đức, mặc dầu phi cơ  
Mỹ dù sức phá tan cản cứ địa và công trường  
Nga sô.

Cả về những mặt kinh tế lý tài, xã hội và  
chính trị, Tây Đức tiến lên rất  
mau. Adenauer được coi như là  
vị cứu tinh của người Đức.

ANH QUỐC, Nữ Vương Elisabeth làm lễ  
giết miến, tuần du thế giới, gây  
những hưởng tốt cho Liên Hiệp  
Anh. Phê bảo thủ Churchill  
vẫn chấp chính, và giữ được  
chánh vị minh một cách cõi  
hiệu quả. Ngoại trưởng Eden có  
hi vọng thay thế Churchill.

PHÁP QUỐC, chính cuộc không được ổn định.  
nh công liên miên. Vào khoảng tháng tám 53  
c đánh các ngành kéo dài trên một  
gây thiệt hại không lồ.

Pháp phê chuẩn hiệp ước cộng đồng phòng  
không chiến. Ông bầu Tổng thống kéo dài 7  
năm, đến 13 tua: Ông René Coty đặc cử, một  
tổn thất danh, khi bước vào Đại Hội  
Nhiều không nghĩ tới chức vị Tổng Thống.  
khi đặc cử ông tuyên bố: người của đảng  
hàng Pháp, tức là của tất cả dân tộc Pháp.  
Đặc cử của René Coty được coi như là điểm  
cho nước Pháp.

Nhà phủ Lalial vẫn ngồi yên trước ngày  
hội tử cưỡng, 25-1-54, tại Berlin.

Tướng De Gaulle  
càng ngày càng thất  
thể. Đảng xã hội  
lưng chừng: đảng  
cộng không tiến; các  
chủ bô đảng khác cũng  
lồi lõi.

Ý ĐẠI LỘI, tranh  
đặt Trieste với Nam  
Tư, xảy ra nhiều vụ  
hỗn loạn, vẫn chưa  
giải quyết xong.

Chánh phủ de Gasperi đỡ, ông Pella thay thế.  
Nội chánh có phần bắt ôn hơn trước. Đầu năm  
1954, chánh phủ Pella thực dân chủ  
công viễn, cũng xin từ chức. Đảng Cộng  
khối tiếp.

NAM TƯ địa vị cũng có. Nam Tư được  
Anh Mỹ chi trả. Tỉ số cõi sang viễn Anh quốc.

ÉT BANH, địa vị tướng Franco vững. Ét  
banh nhường cõi cùi địa cho Mỹ, được Mỹ  
viện trợ.

## TRUNG ĐÔNG :

ISRAEL, vẫn còn xung đột với tập đoàn  
quốc gia a rap Chủ tịch chánh phủ, ông Ben  
Gourion từ chối. Nội tình khó khăn về những  
mặt kinh tế và chính trị. Mỹ ngưng viện trợ.

BA TU, bắt gãy với Anh. Có thể được Anh  
Mỹ tiếp viện. Cựu thủ tướng Mossadegh bị toà  
án quân sự xử và kêu án ba năm tù, nhõ  
bức thư khen ngợi của quốc yuong.

## TÂY BẮC LỢI :

Nga Sô thí nghiệm bom H thành công, làm  
cho dư luận Mỹ sốt nỗi.

## PHI CHÂU :

MAROC, quốc vương Mohammed bị đá qua  
đảo Corse. Một vị vương thân theo Pháp lén  
ngõ.

TUNISIE, chưa êm hẳn.

AI CẬP, chế độ Nezib vững. Ai Cập trả nỗi  
nước Cộng hòa. Ván đe kinh Suez chưa giải  
quyet với Anh quốc.

KENYA, đảng Mau Mau hào đặng, rồi  
cũng êm dần.

NAM PHI, chưa cải thiện chánh sách cách  
chứng tộc.

SOUTH AFRICA, phe thân Ai cập, chống Anh quốc,  
thắng lợi.

## ĐÔNG Á :

PAKISTAN, ký hiệp ước thương mại, và quân  
sự viện trợ với Mỹ, làm cho Ấn Độ phản ứng.

ẤN ĐỘ, chánh sách riêng giao độc lập của  
Nehru được duy trì. Đảng cộng trong nước bị  
chánh phủ đàn áp. Ngoài nước, Nehru tỏ thiện  
 cảm với khối Nga sô, và ra môi chông Mỹ.

MIỀN ĐIỆN, quân quâc dân đảng Trung Hoa  
triệt thoái một phần. Nội tình không ổn định  
máy sắp ký hiệp ước thân hữu với Anh quốc.

THÁI LAN, thống chế Phibul Songram tiếp

tục chấp chính. Quân đội  
Việt Minh tiến đến biên giới.  
Phibul nắm giữ đặc quyền,  
đã bị chống trả; đề cao sự  
cảnh giác quân sự.

MÃ LAI, phần trị an được  
cải thiện. Giá cao su và thiếc  
bị tăng; sinh hoạt khó khăn.

ĐÔNG ÁN, các đảng tâ  
khuyễn lật lợt trồi đầu.  
Học đòi chánh sách Án Độ,  
mà không bô Mỹ.

ĐÀI LOAN, Thống chế  
TƯƠNG GIỚI THẠCH tim  
người dù uy quyền chấp  
chánh. Công cuộc tò churc  
đảo, và huấn luyện bộ đội tiền bộ nhiều.

LÝ THỦA VÂN, tổng thống Nam Hàn sang  
viếng họ Tưởng.

Mỹ tiếp tục tăng viện.

PHI LUẬT TÂN, MAGSAYSAY, lãnh tụ chống  
cộng có nhiều uy tín, đặc cử Tòng thống.

MAGSAYSAY có nhiều hy vọng cầm đầu khối  
Thái bình dương chống Nga cộng.

NHUT BÔN, tò churc lại quân đội. Tiến bộ và  
mặt quân sự, kinh tế và kỹ nghệ. Đảng cộng  
mạnh dần.

TRIỀU TIỀN, thành lập hiệp định đình chiến;  
một hội nghị chánh trị, chura di đến đâu.

Mỹ triết thõi hai sứ đoàn.

BẮC HAN, ký hiệp định Viện trợ kinh tế với  
Trung Cộng.

NAM HAN, ký hiệp định viện trợ quân sự và  
kinh tế với Mỹ.

BẮC KINH, Chánh phủ Mao trach Đông thiết  
thi kế hoạch ngũ niêm.

ĐÔNG DƯƠNG, chiến tranh còn ác liệt.

## ÚC CHÂU :

Ấn quốc thí nghiệm bom nguyên tử (gây ra  
nhiều trận bão lụt khắp nơi).

## MỸ CHÂU :

CANADA, già cõi chánh cõi hiệp tác  
với Mỹ hiệp chúng quốc (Hoa kỳ).

NEW YORK, Liên Hiệp Quốc đại hội lần  
thứ tam.

WASHINGTON, chánh sách của tân Tòng thống  
Eisenhower một ngày một thêm rõ rệt và cứng  
rắn; đương đầu Nga Cộng về mọi phương diện;  
tiếp tục viện trợ các nước Đông Á, và những  
nước chống lại Nga sô. Dự bị đạo luật lột quyền  
công dân người Mỹ nào mưu đồ khuyễn đảo  
chánh phủ.

Chánh sách Mac Carthy chống Cộng thịnh  
hành, lâm sõi nỗi dư luận quốc gia và thế giới,  
và bị coi như là một chánh sách phản động.

Võ khí tối tân được già tăng chế tạo.

Thí nghiệm thử vũ khí nguyên tử mới.

BERMUDES, Hội nghị tam cõi tại đảo  
Bermudes; Anh Mỹ cõi quyết chông Nga.  
Pháp có phần cõi thõi.

NAM VÀ BẮC MỸ, không găng nhau.



# NỤ CƯỜI NƯỚC NGOÀI



— Mày hiểu thế nào là thứ ghế có  
gắn lò xo chứ?



— Khá lầm! Chứ đừng được như  
thế chứng tỏ rằng bà còn khoẻ lắm.



— Thơ mộng quá!



— Em yêu dấu của anh! Em còn  
cảm thấy lạnh ở bàn chân không?



— Một thứ ghế đặc biệt đấy!



— Chỉ đứng có một chân  
mà cũng nặng thế ư?



— Một lối dâng bông.



— Ôi chao! Lần này ta lại quên  
mang đạn theo rồi!



— Con số kinh khủng!

# XUÂN BẮT TẬN

MỐI năm Xuân lại về. Mỗi lần Xuân về, có cây tươi. Ta  
người cầm viết, thế nào cũng viết bài mừng Xuân.

Đời người được mấy cái Xuân? Hồi ai vui Xuân, có vui được  
bao lần?

Trước cảnh trời Xuân ta dừng bước lại. Vẫn cảnh vẫn ta.  
Cành cười, ta cười. Cùng nhau ta cà cười. Cười cái cười của trời  
đất, coi vạn sự như hư vô, nhìn đời như nước đỗ.

Vui Xuân ta cứ vui. Ta không màng quá khứ, cũng không sợ  
tương lai. Nay có ta, mai còn ta. Ta là ai? Ta là cái có cái  
không có. Không có mà có; có và còn; còn lại mãi mãi.

Thân ta ở trong thời gian biến chuyển; đời ta ở trong vũ trụ  
vô biên. Số gì mà ta không hăng hái lên? Bút này triển triển viết;  
trí này miên miên nghĩ; thân này liên liên động.

Xuân về rồi Xuân đi. Sang năm Xuân trở lại. Mỗi lần Xuân  
đến là thời gian đổi, mà không đổi lớp Xuân. Thì ta cũng không mất  
lòng Xuân, dù là lòng ta đã thêm mấy lần cảm, mấy phen động, và  
trí ta đã trải qua bao nhiêu thứ thích, thân ta mấy lượt tội mài  
(trui xát).

Bạn ta có người đi hoặc không còn là bạn ta. Lại có người  
mới làm bạn với ta. Nhà ta, con dừa lớn khôn rồi, dừa nhỏ lớn lên.  
Vợ ta hoặc còn là vợ ta, hoặc đã thành vợ người. Cha mẹ ta vẫn  
luôn luôn là cha mẹ ta. Thân người dù không còn, mà huyết thống  
vẫn chảy trong người ta.

Há ta không biết cái luật diển biến của vạn vật và cái lè lưu  
truyền của tư tưởng? Ta biết cầm viết là ta biết tư tưởng; có tư  
tưởng là ta có lý tưởng. Kẻ có lý tưởng như thời tiết trong năm:  
Có xuân, hạ, thu, đông. Hết xuân rồi ta sẽ sang hạ, qua thu, đến  
đông, để trở lại xuân.

Xuân của ta ngày mai, ngày kia, là thứ hoa nở trong lòng  
người, là thứ trái chín trong trí người. Ngày nay, với cái Xuân này,  
ta là động vật bé tí hon biết thông cảm với trời đất, biết tiến theo cái  
chiều thiên nhiên, biến hóa tươi tắn như cỏ cây. Ngày mai ta sẽ là  
cái gì lớn hơn, lớn không thè đo lường, bởi vì cái ta dày là luồng  
sóng điện, càng lớn và mạnh với thời gian và không gian.

Áy là ta giác ngộ sức tồn tại của ta.  
Thì ta là Xuân bắt tận.

Trâu Văn Tân



## LÁ THƯ VĂN NGHỆ ĐẦU XUÂN

Bạn

**N**HINH lại một năm hoạt động trên lĩnh vực văn nghệ của *Bời Mới* với sự góp sức của hàng chục cây viết ở trong và ngoài tòa soạn, của hàng trăm anh em họ nhà in, quản lý, phát hành, và của hàng vạn bạn đọc khắp nơi — chúng ta cùng kiểm điểm lại những chặng đã đi, để tiến lên con đường sắp tới.

Trên lập trường tư tưởng, *Bời Mới* đã cố gắng trong đường lối văn nghệ mới, hòa nhịp với sức tiến mạnh của dân tộc, của nhân loại tiến hóa — mặc dầu bao nhiêu trở ngại của hoàn cảnh xã hội bế tắc chúng ta đang sống.

Cần cứ vào chủ trương văn nghệ đã nêu lên, *Bời Mới* đã thực hiện được một phần nào về :

**THI VĂN.** — Thúc đẩy một nền văn chương lành mạnh, hướng dẫn theo chiều tiến hóa của những con người mới, của dân tộc đang quật cường đấu tranh.

Đè cao thơ tự do, tiếng nói mới hòa hợp với sức sống vươn tới của nhân dân.

Khích lệ, tìm tòi những mầm xanh văn nghệ.

Chủ trọng đến các tài năng trẻ, sáng tác mới.

**ÂM NHẠC.** — Gây nên cuộc thảo luận về nếp sống tinh thần và đường lối sáng tác của nhạc sĩ giữa một khía cạnh nghệ thuật ngọt ngào.



## HOÀNG THU ĐÓNG

**SÂN KHẤU.** — Đặt lại các vấn đề liên quan đến nội dung và hình thức của một ngành nghệ thuật đang mắc nghẽn, cùng nhấn mạnh về sự cải tổ sinh hoạt nghệ nghiệp của những tay thợ sân khấu.

**DIỄN ẢNH.** — Phê bình thấu đáo, nêu lên các vấn đề cần bắn để xây dựng một nền điện ảnh Việt Nam chân chính.

**HỘI HỌA.** — Bì sát với thực tế bằng những minh họa thích hợp với cảm quan của đa số.

**PHIÊN DỊCH.** — Nhấn mạnh vai trò cần thiết của dịch thuật rất quan trọng.

trong công cuộc xây đắp văn nghệ dân tộc, cần tiếp xúc với những luồng gió mới bồi bổ của văn nghệ quốc tế.

\*\*

Trên con đường văn nghệ trường kỷ, những công tác của năm qua chỉ là những cái mốc nhỏ đánh dấu ý thức làm việc của chúng ta, và đòi hỏi ở chúng ta nhiều nỗ lực gấp bội trong những ngày tháng đang tới.

Con đường văn nghệ dân tộc nhằm tới cái đích xã hội, chúng ta không hề quên, nhưng thực tại đất nước đòi hỏi những sự phục vụ thích ứng với thời đại.

Văn nghệ không phải là trò phu phiếm, mua vui, chúng ta cần ý thức rõ rệt trách nhiệm của mình trước dân tộc và lịch sử.

Đối tượng hiện thời của chúng ta là cả dân tộc đang vùng lên trong đau khổ, chết chóc để giành lấy quyền sống. Hòa minh cảm thông với thực tại, chúng ta cùng vui cái vui của dân chúng, buồn cái buồn của dân chúng, tất nhiên tiếng nói của chúng

ta phải biểu hiện được sự sống của thực tại để hướng dẫn, biến cải thực tại đi lên.

Trọng tâm văn nghệ của chúng ta là dân tộc, là những con người tiến bộ nói chung. Chống lại tất cả những gì phản tiến hóa, phản dân tộc, phản dân chủ, văn nghệ chúng ta phải bênh vực cho con người.

\*\*

**N**HIỆM vụ của chúng ta trước năm mới là tiếp tục tiến hành trên con đường đã vạch ra, cho tới đích thực hiện một nền văn mới. Nền văn mới là đề cao phẩm giá

(Xem tiếp trang 5)



NHÌN LẠI MỘT NĂM

MÀN ẢNH VIỆT NAM

T ừ mươi lăm năm trước, Việt Nam đã có phim : Cảnh đồng ma, Trận phong ba, Một buổi chiều trên sông Cửu long, Huế đẹp Huế thơ, Trọn với tình, Cảnh hoa rơi. Nhưng mấy phim ấy không gây được ánh hào quang trong lòng chúng, vì kỹ thuật thô sơ, nghệ thuật non nớt.

Năm vừa qua mới có thể xem là năm đặt viên đá đầu tiên cho nền điện ảnh Việt Nam, với những phim đã chiếu :

Một trang nhật ký (tháng 2 dương lịch), Kiếp hoa (tháng 10).

Bến cù (tháng 11), Nghệ thuật và hạnh phúc (đầu tháng 12), Ngày về (cuối tháng 12).

Chúng ta thử điểm lại giá trị và ánh hào quang của những cuốn phim ấy.

### MỘT TRANG NHẬT KÝ

Đạo diễn : Phạm Văn Nhơn, Diễn viên : Phùng Thị Nghiệp, Phạm Trung Vinh.

Sản xuất : Lý Tao,

Phim ngắn phỏng sự quay tại Pháp, là một ngày của sinh viên Việt Nam sống tại Paris. Ngữ dà, diễn trường, lo ăn, lo ô, giải trí.

Kỹ thuật thực hiện với phương tiện tái từ /phim 16/.

Dàn cảnh tinh thuỷ, ảnh không đều, chỗ đứng, chỗ ngồi, chỗ thiếu ánh sáng. Tiếng nói khô khép, âm nhạc không đủ sức gợi.

Phạm Trung Vinh trong vai chính hơi tự nhiên. Phùng Thị Nghiệp không ăn ảnh, thiếu duyên dáng, quá giữ điều bộ. Các vai khác đều lung tung trên màn ảnh.

*Bời* sống sinh viên Việt-Nam tại Pháp rất đời đao, có thể xây dựng được nhiều đề tài giá trị. Tiếc rằng tác giả không hòa mình vào cuộc sống mãnh liệt của thời đại, nên sáng tác cuốn phim nồng cạn, lát lèo, không rung cảm được người xem.

### KIẾP HOA

Chuyện phim : Trần Lang, Đạo diễn : Đoàn Hải Thành

Chuyên viên các ngành : Người Trung hoa, Diễn viên : Kim Chung, Kim Xuân, Trần Quang Tú, Ngọc Toàn, Tuấn Sứu.

Sản xuất : Kim Chung.

Phim thuật lại cuộc đời chém nồi trâu chuyên của hai chị em khi chiến sự bùng nổ ở Việt Nam. Ưu điểm của cốt truyện là tính cách thời sự của nó : cảnh tàn cư và hồi cư ai cũng đã trải qua ít nhiều. Cuốn phim lợi dụng được phong cảnh nước nhà : đồng quê, chùa chiền, Hồ Tây, phố phường Hà Nội.

TRANG 12

câu chuyện tới đâu thì đưa. Ánh thường dùng màu, nhưng cũng không khỏi lâm chỗ sai. Phim màu mà không lợi dụng được cảnh thiên nhiên, chỉ vi cốt chuyện.

Phim dùng lối giảng vắn kẽ chuyện như phim thời sự, cho nên cốt chuyện đã trầm lại càng chìm thêm. Đã vậy, tiếng nói không ăn với môi diễn viên. Nhiều đoạn lại cảm hồn, trong lúc miệng vẫn cử động. Hai bà già giòn nhẹ phụ họa trong phim, mà không nghe được gì.

Diễn viên đóng tầm thường. Bích Ngà hợp với vai tướng bà bác sĩ dài các, diễn tự nhiên, nhưng không cảm xúc được khán giả. Liên Hương không ăn ảnh, diễn bộ gồng gượng. Hoàng Vinh Lộc tự nhiên, nhưng không được linh động.

Nội dung cuốn phim không có gì sâu sắc, đạt một ván đài rất tầm thường mà không giải quyết nổi : bác sĩ Thọ muốn cứu vớt cô gái lạc loài, nhưng kết cục rồi cũng đầy nàng trở lại con đường truy lạc.

Trong toàn cuốn phim, chỉ thấy những khoai lạc cá nhân, nhưng thêm muôn thấp kém trong khung cảnh truy lạc xa hoa. Tất cả nhân vật trong phim đều thụ động, mặc tình cho cuộc đời xô đẩy.

Bến cù đã thất bại về kết quả vật chất lẫn tinh thần. Kỷ thuật non nớt, nội dung lối thời của cuốn phim làm cho đồng bào dù có ý nâng đỡ màn ảnh Việt Nam trong bước đầu cũng phải két án sán phàn bắt hão ấy.

### NGHỆ THUẬT VÀ HẠNH PHÚC

Chuyện phim : Ái Liên, Đạo diễn và chuyên viên các ngành : Người Trung hoa.

Diễn viên : Ái Liên, Lê Thành, Ái Loan, Ngọc Dư, Anh Bé.

Âm nhạc : Cảnh Thần.

Sản xuất : Việt phim.

Chuyện phim : Cảnh Thần, chủ một gánh hát, đã có vợ nhưng say mê cô đào Hoa, mướn nhà riêng cho chị em có ố, viện cớ tập tuồng để tự do vui lại. Nhưng Cảnh Thần bị bạn gánh ti tố cáo việc thăm lén kia với vợ. Vợ Cảnh ghen. Họ bỏ nhà ra đi trong lúc gánh hát sắp diễn một đêm lâm nghĩa. Cảnh đoàn chia nhau di tản. Chị em Hoa và Mọi người đều vui vẻ trong đêm ca nhạc ở nhà hát lớn.»

Cuốn phim xa mire trung bình, thiếu nhịp điệu, xấp cảnh cầu thả, chấp nối những cảnh dài và ngắn một cách vô ý thức. Ánh ngoài trời có ố, viện cớ tập tuồng để tự do vui lại. Nhưng Cảnh Thần bị bạn gánh ti tố cáo việc thăm lén kia với vợ. Vợ Cảnh ghen. Họ bỏ nhà ra đi trong lúc gánh hát sắp diễn một đêm lâm nghĩa. Cảnh đoàn chia nhau di tản. Chị em Hoa và Mọi người đều vui vẻ trong đêm ca nhạc ở nhà hát lớn.»

Kỹ thuật và nghệ thuật của cuốn phim còn non nớt. Phim thiếu cám mịch lạc, chấp nối những cảnh rời rạc như phim quay chơi gia đình. Các đoạn đều dài dằng dặc, trầm trồ, muốn đưa

(Xem tiếp trang 32)



## VÀ NGHĨ ĐÓ ĐÂY

« Thư này gửi bạn Văn Quân,  
Đọc qua có khỏe cũng đừng buồn em ! »

**M**ỐI năm nào đây, Văn Lang tôi, cũng lúc giao thừa này, được đọc một bức thư rất cảm động của một bạn cố tri từ phương xa gửi đến.

Năm này tiếp năm trước, năm năm tháng tháng bắt tay nhau mà tiếp diễn. Bạn tôi ở đâu rồi ! Tôi còn lại đây. Nói rằng nhờ bạn mà viết ra bài này cũng đúng phần nào, mà nên hơn là nói rằng tôi nhớ, nhớ cái nhớ bao la, cái nhớ bứt rứt, cái nhớ chuyền động.

Cũng như người bạn kia, tôi xin thưa với bạn, với tất cả ai là bạn của tôi, hoặc hữu danh hoặc vô danh, hoặc tôi được biết mặt hoặc tôi chưa biết mặt, hoặc nam hoặc nữ :

« Thư này tặng bạn bốn phương,  
Đọc qua xin nhớ đó trường ! » Văn Lang »

Giờ này giờ đầu năm. Trước cái năm đang bắt đầu sống lại những giờ đã qua, tôi xin cùng bạn sống lại những ngày đã qua. Cái đã qua của tôi à ? Nó đầy biến động trong sự thương tưởng và đau xót. Ấy chăng qua là tại con đường tôi đi. Bảo rằng số kiếp, biết có phải số kiếp chặng, hay là do chí hướng của ta mà ra.

Đã có ta trên trần gian, át ta có làm việc chi. Việc của ta dù nhỏ hay lớn, trọng hay khinh, chưa át là việc riêng của ta, bởi vì cái « ta » ở trong xã hội là xã hội đấy.

Bên nay cầm bút nhớ ai ?

Nhớ ai rồi lại nhớ hoài nước non !

(\*) Xin hiểu là lượng giải.

### VĂN LANG viết

Tất cả những người tôi nhớ vẫn định dập với nước non. Bạn của tôi, từ tôi lia khỏi nhà trường đến nay đếm lại thừa thót quá nhiều. Hồi lại mình mới thấy mình nặng nợ. Nợ này càng nặng hơn nữa khi mình xét ra mình là người sống sót, lại là người

Tôi ở nhà bình bùt. Trở về, bạn tôi râu râu, suốt ngày thở ra ! Con đường tiến thủ, ôi thôi !

Bỗng đâu có dịp chánh quyền đổi thay. Người ta mời, mời tôi làm « Ông Bộ trưởng ». Tôi cười, không trả lời. Nguyễn quân suốt đêm suy nghĩ. Sáng ngày hội cùng hai anh Lâm và Nguyễn II. Ba anh quyết định.

Bạn tôi bảo tôi phải tham chính. Anh Lâm nói : « Chỉ làm được một việc là lấy vốn lại, và phải mở lối thoát cho anh em ». Anh Nguyễn với cặp mắt đượm lệ bảo : « Không bạn thi còn ai phả nỗi cái lối bế tắc hôm nay ? Nếu bạn chỉ biết có bạn, thi bao nhiêu bạn bè sẽ đi về đâu ? »

Mồng 8 tháng 10, anh viết báo là tôi trở nên Bộ trưởng. Ngày sau đã lấy cái vốn lại. Bạn tôi cả mừng.

Mồng 10 tháng 10, song thập : Nguyễn quân và tôi đi mừng lễ Quốc khánh Trung Hoa. Sáu giờ chiều hôm ấy, bạn tôi từ giã tôi đi về Chợlớn, để rồi bạn tôi không còn gặp tôi nữa !

Ác nghiệt thật ! Té ra cái sầu đậm đậm của bạn là triệu chứng vĩnh biệt nhau đấy !

Nhờ Nguyễn quân, há tôi không nhớ. Ông Hoàng tử ở bên kia ông về, cùng chúng tôi bàn quốc kế. Sáng suốt thay Hoàng tiên sanh. Tôi cho ông là nhà cách mạng thấy xa, hiếu rộng nhứt trong số các nhà cách mạng tôi được quen biết.

Người ta bắt anh Hồ đưa đi... đi mất ! Nguyễn quân của tôi là người đảm thán làm sao. Biết thương không biết giận. Biết lo lỵ không biết hổn đới vật chất. Bạn tôi phó hội Hongkong.

Một câu ấy khiến Hoàng tiên sanh suy nghĩ hai đêm, để rồi cùng chúng tôi (có Nguyễn quân) thảo ra một chương trình chính trị. Đến nay, cách nhau đã 7 năm, không biết Hoàng tiên sanh ở nơi nào ? Tiếc ! Ngộ như ông Hoàng có mặt, biết đâu cuộc điện đã không thay đổi lâu rồi. Lắm khi sức của một người mạnh bằng số triệu người giác ngộ.

Hoàng tiên sanh ở xa lầm rồi chăng ? Chăng ai biết rõ. Còn Dương luật sư của tôi ? Ông này thông thái làm sao, mà lanh man làm sao !

Trong lúc chôn rộn đảng phái, ai nấy đều lo sợ cho nền độc lập mới được sẽ bị đe dọa nặng, ban tôi, Dương tiên sinh ôm kè kè bên mình, trong cặp da một bồn hổ sơ. Ông vốn là trạng sư kia mà.

Rồi đột nhiên, một hôm với Ngô túc trí tiên sinh, ông Dương lập lên chính phủ Dân quốc. Ông tin rằng có hậu thuẫn mạnh lắm. Ông đi tìm tôi ở tận xóm Lò Gốm, nhà Thầy Chín, để mời tôi tham dự chánh quyền.

— Anh ôi, từ tôi biết anh, tôi thấy anh cầu thả lâm.

Dương luật sư không bằng bụng, quay quắt trả đi. Ít lúc sau tôi được tin bạn tôi bị bắt. Đau thay ! Tiếc thay con người thông thái kia !

Trong lúc Nhựt quân ồn ào tiến mạnh như nước đổ, sau khi trốn khỏi Khám lớn Saigon, bạn tôi quả quyết với tôi phải lập lén lực lượng Đông Nam Á gồm có Ấn, Xiêm, nước ta và nhiều nước khác, mới đương đầu nổi với Nhựt. Ngày sau ta lôi

Trung Hoa về với ta. Bạn tôi trống xa khắp cùng Saigon Chợlớn. Cũng nhờ bạn tôi chuyên giữ an ninh cho tôi.

Anh Lâm của tôi thật là người dẽ lại cho tôi lầm sự thương nhớ vô tận.

Trong số bạn bè cũng lầm người yêu quý tôi, trọng và tin tôi. Nhưng Anh Lâm ngoài sự yêu mến tôi, lại là người đặt hết hi vọng vào tôi, sau khi Anh Nguyễn bị hại.

Năm ấy tôi ngô trận « giống to » chánh trị. Kẻ quyến thế hẹn cho tôi trong 24 giờ phải lia khói quê Cha đất Tôi. Bạn tôi họp nhau quyết định để tôi đi ; nhưng không đi khỏi xứ, mà phải đi vào khu đất của Lê tƣờng soái.

Tôi thi lai nghĩ khác : Tôi muốn dọn cái thế ngoại giao, lập luận của tôi

Em Liêu về sau lên Paris tham gia đảng đệ tam quốc tế, được cử vào ủy ban Trung ương.

Ít năm sau em bỏ thày ở đất Pháp. Em Liêu là một nhà hùng biện trẻ tuổi hiếm có. Nếu còn sống, chưa át là em theo đê tam luôn vì cái tánh ngay thẳng và lòng hiếu tự do của em có thể đưa em vượt khỏi chế độ đảng. Lúc bấy giờ anh Ninh ở xa đến không dự hội với tư cách sinh viên cũng như anh Dương. Trần và tôi là tổ chức viên của Đại hội. Anh Ninh phải một trận giận lung với họ Dương, đóng vai tổng phúc trình viên, vì một lời nói của em Liêu. Tôi là người đứng ra giảng hòa, bắt buộc hai họ Nguyễn Dương hồn nhau giữa hội. Trong bốn người chúng tôi, chỉ còn lại có tôi, thì làm sao tôi khỏi nhớ những ngày hội họp ấy.

Cùng đêm giao thừa, cách đây 5 năm, không mấy ai đứng vào địa vị của tôi lúc nọ, lại dám dao chơi đồ thành trong lúc đêm khuya. Thế mà đêm ấy, bạn Lâm và tôi nghêu nghẽn



Ảnh TCHEU FOULI

khắp cùng Saigon Chợlớn. Cũng nhờ bạn tôi chuyên giữ an ninh cho tôi.

Anh Lâm của tôi thật là người dẽ lại cho tôi lầm sự thương nhớ vô tận.

Trong số bạn bè cũng lầm người yêu quý tôi, trọng và tin tôi. Nhưng Anh

Lâm ngoài sự yêu mến tôi, lại là người đặt hết hi vọng vào tôi, sau khi Anh Nguyễn bị hại.

Năm ấy tôi ngô trận « giống to » chánh trị. Kẻ quyến thế hẹn cho tôi trong 24 giờ phải lia khói quê Cha đất Tôi. Bạn tôi họp nhau quyết định để tôi đi ; nhưng không đi khỏi xứ, mà phải đi vào khu đất của Lê tƣờng soái.

Tôi thi lai nghĩ khác : Tôi muốn

đơn giản như thế này : Há tôi chịu vào ăn nhở nơi Lê tƣởng soái, ở đó cho yên thân sao ? Nếu tôi vào, tôi phải đương cao ngọn cờ chiến đấu, lại phải đánh hai mặt liệu có làm nổi việc ấy chăng ? Bằng không thi phải hòa Ngô phật Ngụy, nếu có thể hòa với Ngộ. Mà hòa Ngộ có nghĩa là sẽ bị Ngộ tiến đoạt Kinh châu trong lúc ta đánh Ngụy. Sự có mặt của tôi bên Lê quân sẽ khiến Lê quân phải khó về hai phương diện, trong lúc ấy đường vận lương có thể bị đoạn tuyệt. Thi tôi ngồi yên được chặng bên cạnh Lê quân ? Chừng ấy, hoặc tôi sẽ tự nạp minh, hoặc bộ hạ của Lê quân sẽ bắt tôi mà nạp cho Ngộ hoặc cho Ngụy.

Bạn tôi, Lâm sinh không đồng ý. Bạn tin chắc rằng bạn sẽ có đủ phương thế mà làm cho con đường tiến thủ chung sẽ có lợi.

Cái đêm trước ngày tôi lên máy bay là đêm tôi không ngủ được một phút. Áo quần đều nhờ các bạn sắp dùm vào hoa li. Vợ thi lo bè vợ. Con thi ngày thơ. Mẹ thi đau nặng. Bạn bè

lại bất mãn. Người tôi đau nghiên ruột. Cảnh thế lương thay !

Lâm quân, vào lúc 3 giờ đêm, đem xe chục chờ, bão với một nhà họ Trần thường hôm sớm với tôi như thế này : « Xe tôi đến đây để rước anh Trần đi vào khu Lê tƣởng Soái, chờ nào phải đưa anh sang Pháp ». Anh Lâm khóc ròng sau khi thất lời ấy. Rồi anh dặn : « Anh hãy nói với anh Trần tôi không thấy mặt anh ấy nữa ».

Quả như lời. Tôi trôi nỗi ở Paris. Bạn tôi vào khu, ít lâu khu của Lê quân bị tấn công 2 mặt với sự hẹn hò của hai đối phương. Lâm quân tử nạn. Lê quân về thành.

Tôi không còn gặp lại Anh Lâm. Lâm quân ôi ! biết chăng là, Âm dương cách biệt không xa lòng nay.

Không bao giờ gặp lại Anh Lâm ! Đêm này nhờ bạn, thắc thỏ cõi lòng. Mà không uống rượu cho tan sầu, vì tôi với rượu là địch cừu. Tôi coi rượu là lợi khí phá hoại. Dù buồn, cái buồn của tôi là cái buồn chuyen động ; tôi cự tuyệt cái buồn tan rã, lun bại, mười phân tiêu cực. Tôi không tránh được âu sầu ; mà âu sầu của tôi phải là thứ âu sầu kiềm thảo, âu sầu tích

(Xem tiếp trang 54)

## NGÀY XUÂN LUÂN THỜI GIAN

Thưa các bạn,

NHƠN lúc bạn đọc tập báo Xuân Đời Mới, một công trình sáng tác thâm nhuần tinh thần mới, khác hơn một tập báo nào khác, khác hơn một quyển sách nào ở chỗ tập hợp nhiều ngòi bút, tôi muốn đề lại cho bạn một cái gì bắt buộc bạn suy nghĩ lâu dài.

Không phải đặt vấn đề đầu năm, cũng không phải đặt nền móng triết lý. Tôi chỉ muốn, như lúc thường Xuân, bạn nhìn ngày Xuân rồi suy luận đến thời gian.

Bạn sẽ bảo ngay với tôi rằng không ích lợi gì, nhút là trong khi ta cần vui để mà quên tất cả cái đau khổ của một năm qua. Tôi rất đồng ý với bạn là chúng ta cần vui. Nhưng chúng ta không phải là hạng người vui vô ý thức. Và muốn cho cái vui của chúng ta có ý thức, bạn hãy chịu khó suy luân với tôi, để cùng nhau chúng ta đặt thành thê và đời sống chúng ta trong thời gian, hồn theo thời gian mà linh động và biến chuyển.

Luận thời gian, quả là lớn lõi. Nhưng, đã ở trong thời gian vô tận, mà không biết có thời gian và sự trôi chảy của nó, thì ta sẽ không thấy hướng đê mà xây dựng. Mặc dầu chưa phải là bực triết gia, tôi không thể không nhìn nhận rằng sống giặc ngô là có triết lý rồi.

Không biết có lần nào bạn vẫn Xuân chưa? Có chưa jần nào bạn hỏi, Xuân tới Xuân đi, rồi Xuân trở lại, như vậy tôi bao giờ mới hết?

Nếu bạn có hỏi rồi, không khỏi bạn đã cho rằng tôi, đi, rồi tới, ấy chẳng qua là luật tuân hoàn; đời ta hết, tới đời con ta, tới đời cháu ta, cứ vậy mà tiếp diễn mãi. Như vậy, bạn sẽ như nhiều nhà học giả, nhiều bực tu hiền, cho rằng sanh ra trên thế gian này là đê trà nợ, trả xong rồi

về, mà không ai dám chắc về đâu. Cho đời là nợ cũng có lý phản nào, vì từ ngàn xưa nhân loại vẫn đau khổ; sự đau khổ của con người được coi như là một định luật. Cũng vì sự đau khổ trong lúc sống mà con người dám ra nghĩ rằng chết là tiêu diêu cõi lạc. Phản động đều tưởng như thế đê tự an ủi, chô chưa ai chứng minh được « chết là về cõi tiêu diêu khoái lạc ».

Bạn thấy Xuân về bạn mừng Xuân, nhưng bạn cũng lo ít nhiều; lo cho cái số Xuân về của bạn giàm lần xuống,

và khi bạn không còn thấy Xuân, là vĩnh viễn bạn không biết gì nữa.

Mỗi năm Xuân về, người ta cho nó một cái tên đê định thời gian. Năm qua là Xuân 1953, hay Xuân Quý Tỵ; năm nay là Xuân 1954, tức là Xuân Giáp Ngọ.

Mà những con

số 1953, 1954, hay danh từ Quý Tỵ, Giáp Ngọ là gì? Có nghĩa gì?

Có nghĩa là từ khi chúa Cơ đốc sanh ra đến nay đã có 1953 cái xuân yê, tới cái xuân này là thứ 1954; và có nghĩa là từ quý tỵ này đến quý tị sau là có 60 năm. Rồi cứ thế mà luân chuyển mãi. Mà một năm là thời gian của quả địa cầu chạy giáp mặt trời.

Tôi muốn hỏi thêm bạn điều này: bạn có tưởng tượng tương chăng trong cái mènh mông vô tận mà ta gọi là thời gian, một tháng, một năm, có thể so với cái gì trong biển cả?

Và trong cái mènh mông không bờ bến mà ta gọi là vũ trụ, con người ta có thể so với cái gì?

Bạn hãy tưởng tượng xem. Bạn sẽ đồng ý với tôi mà cho rằng chúng ta là những hột cát trong vũ trụ, một năm chỉ là một điểm trong thời gian vô tận. Bạn thử chấm dính

nhanh một số điểm vô tận, và thử nối liền một cách vô tận nhiều hột cát, là bạn có cái dài vô tận.

Rồi từ cái vô tận, trong trí não bạn, bạn hãy thu lại thành một điểm,

một hột cát, bạn cũng thấy có cái gì, mặc dầu là không đáng kể. Bạn nhận ra có, dù vô tận hay một điểm, đều vẫn có.

Và khi ta nhận định một cách通俗 như thế ấy, đặt mình trong thời gian và không gian, ta có thể nói rằng loài người ở trong một cái khám lớn, gọi là quả địa cầu. Từ cái khám thu lại nhỏ và từ cái nhỏ biến lớn, ta có thể có những ý tưởng lạ lùng . . .

Trong cái vô tận không gian và thời gian kia chắc là bạn muốn đặt ra chỗ nào đầu chỗ nào đuôi, chỗ nào cao, chỗ nào thấp, bằng không bạn cảm thấy bạn mất nốt. Chính cái ý muốn có đầu có đuôi trong cái không đầu không đuôi là giặc ngô « có vây ». Và chính vì lấy cái « có » rất nhỏ bé ấy mà sánh với cái « có » tràn trề vô tận mà người ta mới thấy rằng có cũng như không có; và không có lại có, vì có ta đây. Lấy cái ta có đây kéo dài vô tận thì lại mất đi cái « có nhỏ bé » mà còn lại cái « có » vô tận.

Khi ta thấy và cảm giác rằng có ta đây, là ta cảm giác luôn thời gian. Cái thời gian bắt đầu khi ta sinh ra tới khi không biết gì cả (chết) là đời sống của ta; ta kè là một giai đoạn. Nhưng bao nhiêu đời sống của bao nhiêu

(xem tiếp trang 53)



## BỜI LÀ GIAI ĐOẠN

TRONG YÊM viet



## ĐỌC THƠ XUÂN

Cả một mùa Xuân anh nhớ em

Cả một mùa Xuân con nhớ cha

Cả một mùa Xuân, con nhớ mẹ...

Cả một mùa Xuân, tôi nhớ mong...



BÁO Xuân đã lên khuôn rồi nà tơ  
Xuân vẫn gửi về tái lập, nhìn những trang giấy trắng muốt, những dòng chữ đẹp đẽ,  
lòng em bấn khoán cho công trình của  
các anh các chị, nhưng biết làm sao  
được, khuôn khổ của báo có hạn định  
báo đã lên khuôn nghĩa là việc đã qua  
rõ, làm thế nào để vừa lòng được cả,  
em phải thúc khuya, viết bài « Đọc thơ  
Xuân của bạn » có níu lại thời gian, cố  
vươn cho kịp guồng máy và sức làm việc  
của thơ, cố trỗi hết tài thuyết khách cho  
ông chủ bút phải tán thành.

Thế là, bài « Đọc thơ Xuân » được ra  
mắt các bạn đây. Em chọn lọc những hạt  
ngọc của thi ca rải rác trong các bài thơ  
của bạn đọc gửi đến công hiến cho đọc  
giả buổi đầu Xuân.

Bạn đọc thân yêu của Đời Mới hãy đốt  
đinh trâm lên, hãy đồng kin của lại cho gian  
phòng bát lạnh, hãy pha ám trà tàu cho  
đậm, đê thưởng thức những văn thơ Xuân,  
chỉ trong vài phút, vài phút thôi, các bạn  
hãy quên thực tại một chút, nhỏ tâm hồn  
rời khỏi bể sầu ly loạn để tươi thêm ít  
nhiều hương sắc, bồi bồi cho những vết  
thương lòng.

Xuân của anh Lương danh Hiền, Xuân  
nhớ lại Đồng Đa, mồ chôn sống giặc  
Nguyên, võ công tuyệt thế của bậc anh  
hùng Nguyễn Huệ.

Giặc vào súng rit, dao kẽ cõ  
Khắp chốn dân gian, nỗi bất bình

Rồi, một cuộc liên quân:

Âm thầm quân tiến từ trong ấy  
Ngoài Bắc lồng dân khấp khởi mừng  
Rồi, và toàn thắng :

Giặc cuồng, giặc dựa phút tàn hơi  
Hoa Bào, hoa bụi vương màu máu  
Trong ánh cờ dâng, thấy tiếng cười.

Đây là Xuân xa nhà của anh Trần  
quang Bình, một Việt kiều ở Nam vang.  
Mấy Xuân đắt khách, buồn không được vui

Dòng đời bụi gió lê thê,  
Bao nhiêu mong đợi nỗi nè từ lâu.

Mấy ngàn câu, mấy hạt châu?  
Đặng đời mơ ước qua cầu tương tư.

Cuồng chinh sóng loãy mù...  
Sóng rẽn từ độ mưa thu xa vời...

Đây là một mùa Xuân nhớ thương của  
ban Hồ My.

Nghĩa là toàn nhớ thương và thương  
nhớ cùng nhớ thương.

Anh Viên Lảng lại không thích Xuân  
hiện tại mà thích Xuân thanh bình kia.

Ta mơ Xuân thanh bình

Đây cô gái xinh xinh  
Không lạc loài son phấn

Cô đoàn trai dựng nước  
Nặng thương hồn dân tộc.

Và ;  
Muôn người xây nhựa sống  
Ruộng cỏ ao liền

Đè rồi,  
Hát rắng, Xuân đã về đây...

Xuân của Tô cao Hoài cũng giàu nhớ  
thương như Xuân của Hồ My.

Đây là « Xuân thời loạn » của anh  
Hoàng Phố :

Canh tan nát vì đầu rơi máu đỗ  
Tiếng bom đạn thay cho tràng pháo vò  
Hè « giết nhau » thay cho tiếng no cuời  
Lửa đốt thiêu tàn phá khắp mọi nơi  
Xuân của anh Hữu Chí là mùa Xuân  
đầy vẻ trách móc.

Phút êm đềm ngắt xua nay đã vắng  
Trong hơi Xuân thăm lặng  
Nhìn dòng đời ru ngủ khúc nhạc êm  
Nhìn thời gian ruồng rẫy khóc thâu đêm  
Sao Xuân lại thướt tha

Trong xa hoa  
Cười duyên ca.

Còn đây, Xuân thăm của anh Vĩnh Lộc:  
Mùa Xuân về trắng trên bông đại  
Sắc đỏ thoa tươi những cánh đào  
Đâm ngón tay gầy ve vuốt áo  
Những nàng cúc thắm tự thu náo.

Và đây là Xuân hy vọng của anh Huyền  
Viêm :

Xuân hồng lan vạn nở  
Gió lành, mây yêu yêu

Núi sông, mây sẩm tràn hương sắc  
Tha thướt đào mai dáng diễm kiều

Tôi gửi lòng tôi trong chờ Hy vọng  
Hồn đê mê tràn Xuân ấm, Xuân tình.

Ành Hoài Dương thì đang đợi Xuân  
dân tộc.

Khắc khoải mỗi tinh thần  
Cùng đợi một mùa Xuân Dân tộc

Và bên tai thỏ thê : Em đợi anh  
Xuân của anh Hoàng khánh Thúy là  
Xuân bì quan

Hè mùa Xuân lồng tôi : trời âm đam  
Văn thơ Xuân là cả một trời buồn  
Nét mơ hồ : như liều rủ tờ buông  
Triều tư tưởng bồng mây trời di mê  
Xuân của anh Tạ Ký là một mùa Xuân  
của buồn, Xuân của hy vọng.

Còn viết bức thư nay giữa lúc  
Sáng xá vang độ g cảnh mai vàng

Nhà trọ cỏ đơn nghe gió giục  
Bỗ câu giữa nắng mới bay qua...

Xuân của Diên Nghị êm đềm và dày  
tin tưởng.

(đọc tiếp trang sau)

## Đọc thơ xuân — Đọc thơ xuân — Đọc thơ xuân

Mùa rát rào súc sống  
Không ngăn núi cách miền  
Đè chìm về xây tò cũ  
Người lợp lái mái lều tranh  
Gieo hạt vàng nhân logi  
Mọc đầy đồng xanh

Xuân của anh Phong Sơn là Xuân của  
những mối tình tri kỷ Xuân của những  
cuộc tái ngộ:

Gặp anh một buổi chiều  
Trên chuyến đò ngang, cầu sông gầy  
Bô thành chìm lầm  
Dưới mưa bay.

Nhìn nhau mà chẳng nói  
Tự thuở phản ly rồi lần lời

Niềm tin tràn ngập trên đồi mắt.  
Hẹn một mùa Xuân ngọt nồng đào

Đây là mùa Xuân  
của anh Huy Ngọc,  
Xuân của chờ  
mong.

Xuân sang  
Tưng bừng muôn  
ánh sáng  
Trời trong xanh  
mây trắng và thanh  
bình  
Gió thơm hiền  
chim rít nhạc bình  
minh

Cây trôi n h u a  
trước hoa m à m  
xanh mới  
Nhà mùa tên phơi  
phơi  
Từ xóm nhỏ thôn  
to.  
Từ sơn cung van  
lý

Qua muôn phường đô thị  
Ngày khai hoàn dân tộc thết hò vang  
Chứ dây  
Đen tối qua rồi  
Cửa đời rộng mở  
Xuân tràn trên xứ sở  
Chim rít giọng mừng...  
Và đây, Xuân của anh Huy Phương:  
Xuân lại quê tôi  
Trời thuởng xanh thăm  
Có từ trời bay ngập ngừng  
Vường dân thiên lý tung bừng sắc hương  
Đây là Xuân của Người Gio linh.

Sóng vẫn nở bên ngoài kia chiến địa  
Thay tiếp nhau ngả gục xám sa trường  
Bên trong này mai nở ngát trầm hương  
Tết vẫn diễn như thuở thời anh thời



Ảnh NGUYỄN CAO BÀM

Ai cười vui, ai vỗ tay có thấy  
Giờ giao thừa có những cảnh không vui  
Một mẹ già đơn chiếc kẽ ngâm ngùi  
Con tôi vắng từ lâu tin chẳng lại.

Xuân của anh Nguyễn Kháng, Xuân  
của người nghèo

Nghé tràng pháo nổ  
Mà lòng bớt khổ  
Mà dạ bớt đau.  
Con bớt lao nhao  
Nợ chẳng vào nhà  
Chiều ba mươi Tết  
Ai kể bần cùng  
Còn mùa Xuân của anh Hồ hán Sơn  
là mùa Xuân tự lỵ:  
Xuân tươi tà áo

Xuân thăm đồi  
mỗi  
Ăn dí lữ làng rồi  
Trai sinh thòi  
bình lúa  
Xuân là trinh nữ  
vườn thơ  
Xưa kia sông nút  
hẹn hò  
Còn Xuân thăm  
nhị còn thơ muôn  
văn

Mà nay  
Lễ dịp cầu Ngâu

Thao thức ngon  
dén mồi

Nát nhẫu chồng  
sách cũ

Tím niên thiếu dat dào tình viễn xứ  
Tóc xanh mơ, thoáng điếm sắc thiền gian  
Hồn trai lạc bốn phương ngan  
Đè thơ lạy vạn, đè đòn ngang cung

Đè người xuân nữ lạnh lung

Cỏ hoa sầu hận bướm ong vỡ tình

Thưa các anh các chị đọc giả thân yêu

của báo Đời Mới, Xuân Lan rất đót chính

trị nhưng Xuân Giáp ngọ nay, em linh cảm

thấy một vài láy hy vọng nhưng cũng có

thì là một mùa Xuân đầy lò ngợi cho

dân tộc chúng ta.

Uống chén trà đầu Xuân bên đình tròn  
bốc hương ngọt ngọt, đọc câu thơ Xuân  
đè tạm quên thực tại trong một vài phút,



Xuân Lan xin kính cần câu chúc các anh

các chị và toàn thể dân tộc gặp nhiều

tốt đẹp hơn những mùa Xuân qua.

XUÂN LAN

« Tit chán trời, đôi nhạn chắp cánh  
bay. Cỏ non xanh rợn tit chán trời.

« Cao vút từng mây, từng đợt một,  
từng đợt một, mây  
bay các kiều,  
phản lực, trực  
thăng, cánh sơn  
đủ các sắc cờ quốc tế... chúng bay,  
chúng lượn... làm cho nhạc sĩ  
chợt nhớ câu ca :

« Trời xuân hảy hẩy gió chiều,  
Một đàn con bướm trắng ráo riết trên  
non... »

« Rồi lá tả, từ phi cơ, biết bao nhiêu  
đều được tung ra. Xanh trắng, trắng  
xanh, chúng lững lờ « giáng  
thế », đem ký ninh xuống  
trần gian cho những ai thiếu  
ký ninh, đem sách báo cho  
những ai thèm sách báo, đem  
chất tươi cho ai khát chất  
tươi. Đầu tắt cả. Sinh tố ngập  
trời. Trời ngập Yêu Dương.

« Thế giới nhỏ quá. Giữa  
trời Xuân, vùng Thái dương  
được phóng đại và sao nó  
gần thế nhỉ ?

Dù vẫn lá tả... Dù trắng  
roi... Dù xanh roi... Bao  
nhiều là ký ninh roi. Bao  
nhiều là sách báo. Bao nhiêu  
là chất tươi. Bao nhiêu là  
sinh tố.

« Là bấy nhiêu yêu đương.

« Vũ trụ rèn lên một nhịp  
Yêu thương.

« Khách lạ trên hè phố  
tấp nập kết lá, kết hoa, dựng  
cổng chào để ca khúc khải  
hoàn.

« Tuồng trai trẻ đương say chợt  
tỉnh,  
Bắt tay vào chấn chỉnh cuộc đời. »

« Khách lạ, trên dưới cái  
tuổi đời mươi, đang rộng hai  
tay đón gió Xuân, đón Yêu  
Đương, rồi cùng nhau tấu  
hát Nhạc :

« Cùng nhau chiến đấu một phen  
Bảo nhau phá hết gông xiêng  
má ra

Nơi rộng rãi bao la mát mẻ,  
Thở hút bầu không khí tự do...  
Lặng lùng trút gánh buồn lo,  
Đang tay sôa sôa bức đỡ tang  
thương ! »

\*\*

Có lẽ « họ » thét lớn quá  
chẳng nên khách sực tỉnh dậy,  
tóc gáy còn ròn ròn, xương  
sống còn đẫm mồ hôi lạnh  
lạnh.

Ngoài trời các vì sao còn  
đủ cả.

## Tương lai dân tộc?

# THANH... THIẾU... NHI LẠC LÔNG

## KINH THÀNH THỊ viết

Ngoài phố, trai thanh cao bồi, gái  
lịch da du cũng còn đủ cả.

Vì hè cũng con « dù cả » em bé  
vô thừa nhận, tối tối nép mình trên



hiên trống thông tuồng dưới giờ bắc.

Khách hỏi : « Cha em đâu ? » Em  
thưa rằng : « Nào em có biết ! Có lẽ  
là rừng núi, có lẽ là  
sông đạn, có lẽ là  
nhà lao, có lẽ là  
trại lao, có lẽ là gian lao đã bắt  
mất cha em rồi Người à. »

Khách hỏi : « Mẹ em đâu ? » Em  
thưa rằng : « Mẹ em ấy à ? Mẹ em  
theo dương hai em rồi. Theo dương  
hai, rồi dương hai mất việc làm, rồi  
dương hai đánh mẹ em, đánh cả anh

đánh cả em em nữa. Thế rồi  
mẹ em bệnh chúng em. Thế  
rồi dương hai lại đánh...  
đánh cả nhà... và đuổi cả  
nhà ra... đường. Thế rồi một  
hôm em lang thang khắp các  
ngã đường, tìm đâu cũng  
chẳng thấy mẹ em nữa, thành  
thứ đường phố quen em, rồi  
em nhận đường phố làm mẹ  
em, làm nhà em đây. »

Khách lại hỏi : « Thé anh  
em đâu ? » em lại thưa :  
« Anh trả về ở với dương,  
dương bảo anh lớn rồi —  
khách ơi ! lên mười tuổi thi  
đã lớn rồi, đấy nhỉ ? nên  
dương bảo : « Cút ra phố mà  
sống ! » Thế là anh lại ra  
phố... sống ; sống bằng bắt  
cứ việc gì, bắt bằng bắt cứ  
cái gì... Và giờ đây chắc anh  
cũng đang sống cùng một  
nhà với em : thưa là đường  
phố, đấy à. Em tin thế, song  
thiên hạ thi lại cứ cho là anh  
em di vào chốn xa vời... »

Khách lại hỏi : « Thé chị  
em đâu ? » Thì em lại thưa :  
« Chị em ấy à ? Chị cũng trả  
về với dương. Rồi dương  
lấy di Hai. Rồi di Hai đánh  
chị. Chị mới bỏ nhà ra đi  
hắn, giữa một đêm như đêm  
nay khách à. Chị di, di mãi  
không về... về hè phố với  
em. Vì em lúc ấy đã lớn —  
lớn bằng anh em dạo ấy —  
nên em biết : em biết chị bỏ  
nhà dương nghèo đến ở một  
nhà sang với một người đàn  
ông cũng sang, thế rồi ít lâu  
chị bỏ nhà người sang tới  
ở nhà một người kém sang,  
rồi cư thế kém mãi, kém  
mãi cho đến ngày thiên hạ  
kể lại với em rằng : « May  
biết đánh giày thi anh may

(đọc tiếp trang 53)

con người, con người thực sự, trọn vẹn, trung tâm của mọi vấn đề. Chỉ có con người, sự sống của con người là trên Lẽ. Chúng ta sống trong một thời đại mà con người tạo ra mọi giá trị, làm chủ thế giới, cuộc sống, uốn nắn. Xã hội theo ý muốn của mình.

Chính trong lúc biến đổi mình, chúng ta biến đổi cả chung quanh. Cho nên ý thức con người vẫn nghệ mới cần sáng suốt hơn, sâu sắc hơn, để phát triển mọi năng lực của con người.

Đối tượng của nhân văn mới là con người dày dặn, con người xã hội trong một thế giới mà loài người là anh em. Song trọng tâm hiện thời của chúng ta, đúng về phương diện dân tộc, là hòa bình.

Chiến tranh hạ thấp con người, phản nhân loại, phi nghệ thuật. Ca tụng phẩm giá con người, văn nghệ sĩ không thể đồng lõa với việc người bắn giết người, cũng như người bóc lột người.

\*\*

TƯỚC những ngọn gió ấm áp lạnh mùa đông, mở rộng chân trời một mùa xuân mới, lòng người vẫn nghệ tung bừng lên, chờ đón tin vui. Trong đau thương của đất nước, như người mẹ bụng mang dạ chửa xé lòng sinh con, chúng ta xót xa sống giữa chiến tranh — khao khát hòa bình.

Văn nghệ sĩ vốn là chiến sĩ hòa bình — hòa bình là tình yêu, là sự sống — nguồn rung cảm dâng lên như sôc cảng vũ mẹ, nhựa tràn cay xuân.

Đón mùa xuân mới, sức sống trong người chúng ta như cánh buồm lồng gió tiến thẳng tới bến Hòa Bình. Xé tan hết lớp tang chế chiến tranh đang vây phủ cả dân tộc, văn nghệ phải là một lợi khí có tác động mạnh thúc đẩy thực hiện hòa bình, mà chúng ta là những tên lính tiền phong.

Ca ngợi sự sống, chúng ta kêu gọi hòa bình.

Ca ngợi tình yêu, chúng ta phủ nhận chiến tranh.

Vươn tới một mùa xuân mới của Dân Tộc, một mùa xuân thanh bình của Nhân loại, tình thần văn nghệ mới của chúng ta phải là Sức Sống của Con Người Mới.

Dân tộc đã quật cường trong lửa đạn, văn nghệ chúng ta phải trời đây xây dựng hòa bình.

Nhịp theo khúc đại hợp tấu của triều xuân mới, của con người bốn biển là anh em, nhiệm vụ của chúng ta năm mới là: Tiến tới Hòa bình!

HOÀNG THU ĐÔNG



## VĂN SĨ VÀ CHÁNH KHÁCH

Giai thoại trước, thi hào Victor Hugo vì chồng với Hoàng đế Napoléon để tom nên thân thể bị đày ra hoang đảo, còn tác phẩm của ông thì bị cấm đoán. Cho nên thi nhân đã có nhắc đến Tân Thủ-Hoàng mà ám chỉ vị hoàng đế tiếm vị Napoléon, bằng một câu thơ bắt hủ :

### « Mi đốt sách vì mi mù chữ » (1)

GIỮA thế kỷ này có một nhà văn khi bị bắt dẫn đến trước mặt một chính khách đang cầm đội bùa tinh thi đà binh thân giải thích cho nhà cầm quyền nọ hiểu rằng :

— Ngài có thể bỏ tù tôi quá lạm dụng chỉ chung thân tôi, là năm bảy chục năm tù, chửi chung tôi là hạng người viết sứ, chung tôi có thể... bỏ tù ngài vĩnh viễn, bỏ tù ngài đời đời, bỏ tù ngài ở trong lịch sử.

Nghé xong, chính khách nọ nói dối, đặt ban thết :

— Thế thi ta sẽ giết chết mi !

Văn nhân nghiêm sắc mặt :

— Ngài chỉ giết được tôi thôi, chờ ngài giết chết thế nào nỗi tôi, vì chúng tôi là hàng người không bao giờ chết. Vì xin ngài nhớ cho rằng những lời ngài nói ra cũng do chúng tôi trau dồi mới được văn hóa thế, những điều luật lệ, chí thi, mệnh lệnh v.v.. ngài thường dùng hàng ngày để bạn phúc giảng họa đó cũng do chúng tôi đào tạo ra, đến những hình ảnh, màu sắc, hương vị hợp thành mọi rung cảm, mọi ý nghĩa, mọi hành động ngài thường làm xưa nay cũng do bọn chúng tôi cho ngài vay mượn đây chì dùng đây mà.. Vậy thi ngài và mọi

người còn sống thi chúng tôi chết thế nào được ? Ma giả dụ các ngài có thù tiêu cà-lai người đi rồi các ngài tự hủy các ngài đi nữa thì chúng tôi cũng vẫn chưa chết, vì khi nào muôn vật vẫn còn có cái tên gọi mình đê biện biệt mình với sự vật khác » thì muôn vật vẫn còn nhớ đến chúng tôi, nhác đến chúng tôi cơ mà.

« Thời ngài mệt rồi, ngài đi ngủ đi thôi. Vâ xin ngài nhớ cho rằng : cà đến điểm mông mị của các ngài cũng do bọn chúng tôi đặt tên cho, nên chúng moi thành hình mà lọt vào trong giấc mơ của các ngài.

— Thời, ngài đi ngủ đi...»

Chàng ró là câu chuyện giữa Văn sĩ và chính khách rồi sao nứa, vì...không thấy sứ nào chép hết.

Bọn tôi đây, chắc có nhiều người thù thi :

— Thời, hãy đợi xem rồi đây vẫn nhân

nghệ sĩ người ta sẽ kè nốt câu chuyện này ra sao...

### ĐẶNG THÁI BÌNH

(1) Nguyên văn chữ Pháp : « Tu as brûlé la bibliothèque puisque tu ne sais pas lire ».



BÀN viết của tôi đặt bên cạnh cửa sổ, hàng ngày tôi ngồi tại đó nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua. Nó trôi... trôi mãi... rồi cứ mỗi độ tàn niên là bê lồng của tôi nồi lên những con giông tố !

Ngày lại ngày... Tháng lại tháng... Rồi năm lại năm...

...hời gian vẫn tuần tự trôi qua mãi, con người cũng theo cái đà đó mà già dần đi, và dần dần tiến đến bến mõ. Đó là sự thật, nhưng cái sự thật tàn khốc ấy không đủ làm cho tôi cảm động : tôi chỉ hối hận vì đã lâng phí những thời giờ quý báu trong một năm. Song tôi chỉ hối hận mà chẳng bao giờ thương tâm. Hối hận và thương tâm là hai chuyện khác nhau bạn à.

Cuộc đời quá khứ như những dây núi giăng chằng chịt sau lưng tôi, nếu tôi quay đầu trở lại, vượt qua những ngọn núi đó, thì tôi sẽ thấy lại quãng đời thơ ấu của tôi. Sự thật thì thỉnh thoảng tôi cũng thường vượt núi đè mà trở lại quãng đời xưa, và trong những cuộc du hành ấy, tôi thường bồi hồi dùng chân lại dưới một chân núi trong những dây núi đó.

..Có một năm kia, sáng mồng hai Tết, mẹ tôi đến những nhà bà con trong họ để chúc Tết, còn tôi thì mặc một bộ đồ khen cảng bằng gấm màu vàng lót bông, và mang một đôi giày bằng gấm thêu hoa, sét lén đi ra vườn để đốt pháo chuột. Không biết loay hoay thế nào mà đê cho « chuột » chui vào giày của tôi. Khi ấy tôi cuống cuồng không biết cởi phăng chiếc giày ra, mà chỉ khóc thét lên và kêu vú già àm ĩ, đến khi vú già chạy đến nơi, thì hỏi ôi I bàn chân mặt của tôi đã bị phỏng lán rồi.

Nhưng đó chỉ là một câu chuyện cỏn con trong quãng đời đầy đầy hạnh phúc của tôi mà thôi. Khi vết thương vừa lành, thì tôi cũng quên ngay câu chuyện trẻ con ấy.

Và từ đây, suốt ngày tôi bị « giam lỏng » trong phòng đê é a những bài vở cõi điện mà tôi không hiểu một mày may nào về ý nghĩa của nó, hê bắt được một dịp may là tôi lập tức « vượt ngục » ra chơi cho hả. Rồi đến ngày tàn niên, nghe nói sắp được nghỉ Tết thì mừng rúi lên, sự vui mừng ấy thật không bút mực nào tả nổi. Trò con thì bao giờ cũng ham Tết, bởi vì ngày Tết vừa vầy đông đảo, vừa có thể tha hồ mà không sợ bị rầy la.

Trong mấy ngày ấy, tôi thường mơ những giấc mộng vàng. Khi ấy, tôi nào đâu có học tới chữ « ngò », tôi nào có ngờ đâu trên thế gian này còn có những điều « trái tai gai mắt » như tôi đã nghe thấy hiện nay. Khi ấy, tôi thường ao ước cho tôi chóng khôn chóng lớn, nhưng đến khi khôn lớn lên rồi thì những áo mộng ôm áp trong thuở thiếu thời cũng theo giờ của thời gian mà trôi đi như những bợt bèo phù phiếm !

Có một số người vì tiếc rẻ những chuỗi ngày thơ ấu, mà than thở :

— Những ngày vàng ngọc trong buổi thiếu thời ơi !

Nếu quả thật buổi thiếu thời là những ngày vàng ngọc như những người ấy tưởng thì thật là không nên khêu gợi những đồng tro tàn đã chết trong quá khứ.

Nhưng tôi không bằng lòng thời gian chạy ngược

# XUÂN CẨM

trở lại thuở thiếu thời, mặc dầu cuộc đời thơ ấu ấy luôn luôn tươi như hoa đẹp, như mộng. Lũ trẻ con có bao giờ nhìn thấy rõ cái thế giới mà chúng nó đang sống ở trong ấy đâu ? Nhưng cái thế giới đó bao giờ cũng tồn tại và bao giờ cũng luôn luôn chỉ phổi chúng nó, đó là một chân lý bất di bất dịch.

Làm một người mù sung sướng ?

Hay là làm một người vì có cặp mắt phải nhìn thấy những chỗ ngang trái của cuộc đời mà phải chịu đau khổ ?

Lẽ tự nhiên tôi sẽ chọn lấy hạnh người sau. Và không những tôi sẽ dương to cặp mắt lên mà nhìn vào những chỗ tồn tại của cuộc đời, mà lại còn vung tay lên làm lấy một vài công việc gì có ý nghĩa nữa đây !

Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến nhà thi sĩ đã viết ra câu : « Thức tỉnh dậy ! Hỡi những người trong thâm tâm còn nuôi một nguyện vọng : Có một buổi bình minh đang chờ đợi ở tương lai ».

Nghé người ta nói lại thì có một thời kỳ tác phẩm của thi sĩ này được thanh niên trong nước hoan nghênh nhiệt liệt. Vì thi sĩ đã bộc lộ được cái nguyện vọng của thanh niên hồi ấy trong những văn thơ, và ông đã kêu gào người ta hãy thương xót những đồng bào đang bị ngược đãi và bị sỉ nhục, cũng như ông đã ca tụng sự đấu tranh vì LÝ TƯỞNG, vì TỰ DO, vì BÌNH ĐẲNG và vì BẮC ÁI.

\*\*

TẾT Năm nay, co tay tính lại thì tôi sống nhiều hơn thi sĩ những mươi tuổi rồi. Và hiện nay, nguyện vọng của thanh niên trong lúc này cũng là : Thương yêu những đồng bào đang bị ngược đãi và đang chịu sỉ nhục. Đồng thời họ cũng ước ao được tranh đấu cho TỰ DO, BÌNH ĐẲNG và BẮC ÁI. Nhưng tôi đã làm được gì để thỏa mãn nguyện vọng của những thanh niên đang sôi máu nóng trong thời đại ? Nghĩa là tôi đã làm được những cái mà thi sĩ đã làm hay chưa ?

Mặc dù tôi đã có viết một vài quyển hình như tiểu thuyết (lôi nói hình như tiểu thuyết, bởi vì những nhà tiểu thuyết gia chính thống đứng trên quan điểm nghệ thuật mà xem xét những cái tôi đã viết ra, thì có lẽ họ sẽ bảo đó không phải là tiểu thuyết) nhưng những cái đó chỉ là những tiếng kêu gào nho nhỏ mà thôi.

Thế nên ngày hôm nay đây, tôi ngao ngán mà nhìn những ngày sấp tàn của năm, đồng thời cảm thấy cõi lòng dâng lên một nguồn hối hận vô biên, hối hận vì đã lâng phí biết bao giờ qui báu trong một năm dài dang dẳng.

Trong khi còn bé, hê mỗi lần Tết nguyên đán là cha tôi bắt buộc phải viết vài dòng chữ ngay ngắn trên tấm giấy hồng đơn đê làm lê « Đầu năm khai bút ». Nhưng ngày nay thì cha tôi đã vĩnh biệt tôi mà yên nghỉ dưới đáy mồ, mồ mòn mấy năm rồi. Và mươi mấy năm nay, mỗi độ Xuân về không còn ai ép tôi phải viết những dòng chữ như thế nữa ! Khêu gợi lại kỷ niệm êm đềm này, tôi không khỏi bùi ngùi nghĩ đến người đã khuất.

Nhưng tôi chỉ « bùi ngùi » mà thôi chứ chẳng có « đau lòng » bao giờ cả. Có lẽ quả tim của tôi đã bị lò lửa của cuộc đời trai rèn thành sắt đá đi rồi !

NGUYỄN KHÁNG dịch



Đêm nay hết một năm,  
Phải gác tối giao thừa.  
Quê hương chừng rét lâm,  
Lát phắt mây hàng mưa.  
Tôi có người vợ nghèo,  
Đời vất và gieo neo;



Lần hồi rau cháo dầm phiên chợ,  
Ngực lép thân gầy, quán vắng teo.



Đêm ba mươi gió thổi...  
Tôi sực nhớ con tôi;

Khóc thét lặng từng hồi.  
Mẹ thì nước mắt nhiều hơn sữa,  
Ngực lép, con nhay dà rá rời.  
Một ngày bốn năm búra,  
Con khóc chừng dứt hơi,  
Sức tim vú mẹ không còn sữa.  
Há miệng uống no giòng lệ rơi.  
Đêm nay xuân sắp tới,  
Quê nhà ai héo hon?  
Vợ tàn cư đầu dò,  
Mừng tuổi gì cho con.



Xuân về với núi sông,  
Mừng tuổi bằng chiến công.  
Lửa cắm hòn bốc mặt,

Khắc sâu tên tuổi vào sông núi,  
Lùng lấy công đầu, tết bốn phương.  
Thiên hạ truyền di tin thăng trận  
Một chiêu náo nức chợ quê hương.  
Vợ tôi ngồi trong quán,  
Hiu hắt gió lạnh lùng.  
Con khóc giòng sữa cạn.  
Gió lùa tóc rối tung,  
Bóng cô người đến bảo:  
« Chồng chị lập chiến công. »  
Mắt vợ nghèo lắp láng,

Da xanh ứng sắc hồng.  
Nàng vuốt lại mái tóc,  
Ôm chặt con trong lòng.  
Ru rắng: « Xuân tỏa non sông,  
Cha con vừa lập chiến công lây lùng.  
Xa xôi, cha gửi tin mừng,  
Lộc khô cành héo tưởng chừng lại tươi. »



Như một cơn nắng mới,  
Ươm mầm non sắp thuỷ,  
Sữa căng lên đầu vú,  
Máu chảy mạnh trong người.  
Vợ tôi cho con bú  
Con uống mạnh từng hơi  
Con bú no rồi ngủ,  
Xuân thăm hồng trên môi.



Đêm khuya dầm quán lạnh  
Nhớ người lập chiến công  
Vợ tôi dắp vạt áo  
Cho con đỡ lạnh lùng.  
Đêm giao thừa đứng gác,  
Rền rĩ tiếng côn trùng  
Tưởng chừng nghe vợ hát,  
Lời êm ru như bông.  
À ơi!... Cha con ăn Tết lập công  
Cho sữa mẹ chảy một giòng ngàn thu.  
Cha đem cái thang quân thù  
Làm nên sức sống bây giờ của con.

Hoàng Cầm

# TÂM SỰ NGƯỜI VỢ Hè Hú

1953

## THI HIẾU VÀ THỜI TRANG

của HÀ VIỆT PHƯƠNG

**G**IỮA cảnh ồn ào, nhộn nhịp, nhiều khi đi tới độ đậm đật, của máy đô thị (đột nhiên dân số tăng lên bởi phần gấp năm, gấp bảy thời tiền chiến), có đủ bình tĩnh mà vượt lên trên cuộc đời xô bồ hàng ngày kia (dĩ nhiên là sau khi đã hòa mình vào guồng máy sinh hoạt gần như vô tổ chức ấy) thi kẻ thích giả mờ gỡ nỗi mờ bòng bong của thế sự mà nhận định xem về cái năm 1953 vừa qua nhân dân phố phường đã CẨM XỨC ra sao, đã SUY NGHĨ ra sao và đã HÀNH ĐỘNG như thế nào?

Muốn đánh giá được mức sống tổng hợp, tức là toàn diện, của đồng bào thành thị thì cần dựa vào hai chứng lệ cụ thể: là *Thị hiếu* (tức là sở thích về tinh thần) và *Thời trang* (tức là sở thích về vật chất) của dân chúng.

Vậy thi, năm vừa qua, dân ở tỉnh đã thích nhữn gì?

**N**ăm *Tình cảm* thi thái độ trầm hùng cố hữu của mình đã khiến cho đồng bào Bắc Hà rung cảm với mọi nỗi khát khe của một cuộc đời không bao đảm: trước nỗi bất trắc của thế sự, người dân Bắc thích *mưa vắng*, nghĩa là thích để dành tiền, phòng mọi cơn binh địa ba dào « lúc nào cũng có thể xảy ra được ».

Do đó mà nếp sống hóa ra kin đáo, đẻ giữ và đẻ đặt, ở cả hai tầng lớp nghèo và giàu: mức sống không đến nỗi chênh lệch nhau lắm, mặc dù vẫn có một hạng cư tiệc túng, bài bạc, giang gió (nhưng còn che đậy đôi chút) giữa lúc một hạng cư có làm mà chẳng có ăn, có nghè mà không có việc. Bởi vậy, cao lầu, turos, kịch trường, ảnh viện đều đâu khách xem cũng chỉ tra thứ trò « giải thoát », nghĩa là tạo ra được những cảm giác xa lạ với đời sống thực tế đang cực kỳ là deo neo.

Thời trang, nhất là nhà Ở, cơm ăn và áo mặc cũng chịu cùng một ảnh hưởng: nhà vẫn được cát, nhưng dày là loại nhà « khiêm tốn »; cơm cũng vẫn thết nhau, nhưng dày là loại cơm... « thết khách còn dư thi đẽ... nhà dùng »; áo cũng vẫn được sắm, nhưng dày là thứ áo kiểu rất đẹp mắt song « già vải » không quá



và thời trang miền Trung vẫn là thứ thời trang « mốc meo ». Song xét cho kỹ, nghĩ cho sâu thì thực tinh nếp sống Trung phần đã có phần sòng phẳng hơn trước nhiều lắm một điều ít ai có thể ngờ được là *nguồn cảm xúc*, được thể hiện thành ra giai phẩm Văn nghệ in trên sách báo toàn quốc, phần lớn lại đều phát tích từ sông Cửu, Sông Gianh, Sông Hương, Sông Trà Khúc ra cả Cho nên, tinh số cuối năm, ta không tài nào không ghi chép lấy con số kỷ lục về Thi ca và về Âm Nhạc, và hơn nữa về những tiêu luận hoặc những tạp bút có tính chất tư duy — nghĩa là đề cập đến môn triết học — đồng bào Trung Việt đã cống hiến cho nền học thuật nước nhà trong năm qua.

**D**ã rung cảm thâm thiết hơn ai đã suy luận đậm đật hơn ai thi *thi hiếu*, được biểu lộ ra, cũng phải cần đổi hơn ai, nghĩa là đồng bào miền Trung, trừ một tối thiểu số bèoBonjour, rót tích của thời « tiền kiếp » ra, quì là đã gầy nỗi một thị hiếu « lòn chung »; người Trung hiện nay thích ghi chép, nhận xét, chọn lọc. Cho nên *thời trang* miền Trung cũng phải là một thứ thời trang « cẩn nhắc » nhà ở tuy canh tân (như ở Bắc nhưng không họm hĩnh (như Nam) cơm ăn tuy không cầu kỳ (như xưa nhưng không hẫu lốn (như nay); áo mặc tuy diêm dúa (như Bắc) nhưng không lõa lồ (như Nam).

Rút lại thi về năm 1953, thị hiếu của đồng bào Bắc Hà là một thứ thị hiếu « giải thoát », và thời trang của đồng bào Bắc Hà là một thứ thời trang « khép nắp », cả hai đã đánh dấu trung thành một thái độ sinh hoạt:

**C**òn đồng bào Trung Việt thi hình như nhìn bè ngoài chỉ thấy một bộ mặt phớt tinh thoi, khiến cho hạng nông tri cho là bao nhiêu giống tố bao bung của thời thế đều lrott qua trời Hoàn Sơn như nước đồ lá khoai, nên nay cũng như xưa thị hiếu miền Trung vẫn là thứ thị hiếu « đánh phận »,

\*\*\*

**D**ến thị hiếu và thời trang của đồng bào Nam Việt thi thật là cả một triệu chứng đặc biệt, cung cho nh xã hội học nhiều kinh nghiệm đict đàng. Trước hết là vì, trên đây đã màu mỡ của miền Trung châu sôn Cửu Long này, hiển hiện là Kinh

quyết định Văn Hóa nhất định đi rồi, nên ở đây có hai thứ thị hiếu, có hai thứ thời trang: nơi đây có hai nếp sống vì nơi đây có hai lớp người sinh hoạt sát cánh nhau mà luôn luôn cách biệt nhau về vật chất và, do đó, về tinh thần.

Nếu có một lớp thích tiêu thụ hào hùng của Phú Đức, của Nam Định cùng đồng hội — như xưa kia họ đã thích truyện Kiếm hiệp, nghĩa là thích siêu hóa cuộc đời bằng phẳng của mình thành cuộc đời của những bậc anh hùng nghĩa sĩ —, thì lại có một lớp ưa tiêu thụ diêm tinh của Hồ Biểu Chánh và của nhà Phượng Giang — như trước đây họ đã thích... Hồ Biểu Chánh và nhà Tự lực văn đoàn, nghĩa là thích ôn lại những thú vui vụn vặt của một giai cấp đang được quyền hưởng thụ.

Rồi cứ thế, có một lớp người mê tuồng La Mã (có phóng dao gầm, có múa kiếm mà lại) của Thanh Minh, Hương Hoa, mê tuồng « thời sự » phi không gian, phi cả thời gian của Nam Hồng, Vĩnh Phong, có đủ tần bò, tần lặn, tần bay, và mỗi vở có bao nhiêu nhân vật thì cuối cùng có thể « thủ tiêu » được nhiều bao nhiêu vai tất được hoan nghênh bấy nhiêu, (mê là vì nhờ... diễn viên chém giết hộ minh), thi cũng có một lớp người say tuồng « tàu » của Phụng Hảo, say tuồng « tây » của Năm Châu (say là vì nhờ... diễn viên sống cuộc đời phong kiến hào hoa hay cuộc đời trưởng giả lồng lẫy... hộ minh).

Bởi cứ thế, có một lớp nhở đoàn Thăng Long nhớ lại thôn quê đồng nội hộ minh, thi cũng có một lớp nhở Trần Văn Trạch và đèn hội thèm thuồng trời Âu biển Mỹ hộ minh.

Rồi cứ thế đã có lớp ngày đêm lê la trên vỉa hè, bên bờ sông, dưới gầm cầu, có đồng nào xào đồng ấy, phong phanh trong bộ quần áo bà ba màu đen, neo nhóc, i eo, eo xéo, nhéch nhác quanh năm này sang năm khác, thi cũng phải có lớp đàng hoàng phè phoca trên buyn ding, trên lầu cao gác tia, ngoài bãi biển Ô cáp, Gò công, tối ngày đóng khung trong những bộ lể phục đủ cản, dai, bối, tử kiều Tày phuong để mà bận rộn vi đêm bac giấy, tinh ngàn phiếu, lo chuyền ngàn, tờ chure cốc tây, dạ hội và nghe âm nhạc Âu Mỹ của các đài phát thanh quốc tế, chứ tuyệt nhiên không công nhận là nước Việt có văn chương nghệ thuật.

Do đó, mà Nam Hà có hai thứ thị hiếu tuy khác nhau vì mục đe nhưng đồng nhau về tinh chất: tận hưởng. Nam Hà có hai thứ thời trang tuy khác

nhau về màu sắc nhưng đồng nhau về tinh chất: tiện nghi.

Lớp người nghèo tận hưởng mọi lạc thú giặt gân; lớp người giàu tận hưởng mọi phong vị xa lị. Lớp người nghèo tim tiễn nghi trong sự thoải mái với chính ngay bản thân mình (ăn, ở, mặc rất tự do cho cá nhân); lớp người giàu tim tiễn nghi trong sự thoải mái với ngoại nhân (ăn, ở, mặc cốt sao vừa lòng.. thượng quốc, cho người ta nhận mình là... học trò trung thành, là mại bản lương thiện: chủ làm sao tờ làm vậy).

Rút lại thì thái độ sống của đồng bào Nam Hà, về năm qua cũng như về mọi năm trước đây, là một thái độ vững tin: tin ở hiện tại, tin ở tương lai, mặc dầu có qua một cơn khủng hoảng nhất thời — là vụ đồng bạc sụt giá hồi tháng bảy tháng tám — nhưng tựu trung lúc nào thị hiếu tận hưởng và thời trang tiện nghi cũng vẫn nguyên vẹn: hiển nhiên trước mắt chúng ta bao giờ cũng thấy đa số nhân dân vừa tốt mã (thân hình phi nộn) vừa tốt nước sơn (y phục bánh bao, nhất là phụ nữ thi thật là áo quần dù là bà ba cũng phong phanh thoải mái, còn nếu là hàng nước ngoài thi thôi! cả con người là một bó hoa sống, còn hoa có thơm hay không lại là chuyện khác.)

\*\*

**D**ề kết luận, cần phải ghi nhận một diêm thống nhất về thị hiếu và về thời trang của toàn thể ba phần, vừa mới phát hiện hồi cuối năm.

\*\*\*

Thích thú này là phản ảnh của thi hiếu dân tộc: dân Việt xem phim Việt, nghĩa là dân Việt xài tiếng Việt, xài chữ Việt, và xài hàng Việt.

Thích thú đó đã sản ra một thứ thời trang nhiễm tính chất Á đông, nếu chưa phải là tinh chất dân tộc: bộ y phục Tày phuong đã được Việt Nam hóa từ tẩm áo đi rồi (cái sơ mi dét trông na ná cái áo cánh hay áo khách, áo khỉ rồi); mái tóc soán Tày phuong hóa đã bị Á đông hóa (bờm hay tóc thôp trông na ná mái tóc Trung hoa hay dân bà đồng biền của mình rồi); hơn nữa đã có ít nhiều họa sĩ đang bắt tay vào việc nghiên cứu một thứ « quần áo làm việc » có tinh chất dân tộc, để thanh niên nam nữ dùng; ngoài ra, ở cả hai bên nhịp cầu, quần phục của ta đã là dấu hiệu của một thứ thời trang vừa hợp lý về kinh tế, về vệ sinh và cả về mỹ thuật nữa.

Năm 1953, là năm thi hiếu và thời trang của dân Việt phân hóa đến cùng cực để đi tới một cuộc hợp nhất về nếp sống trước cả cuộc hợp nhất về chánh trị: Sự trả tròn về ngôn ngữ (trong ca nhạc kịch), về bộ diện (trong hoa và kịch), về văn thơ (trong sách, báo), về y phục (trong họa, kịch, ảnh), về ăn, ở (trong kiến trúc, và kỹ nghệ khách sạn — nhất là phở, nem, cuốn v.v...)

Đó là một dấu hiệu tiến bộ đáng mừng, trong cuộc cuộc phát triển trường kỷ của tinh thần đất nước này.

HÀ VIỆT PHƯƠNG



\*\*\*

ĐỜI MỚI

XUAN 1954

# THƠ, NHẠC TRONG THƠ VÀ THỰC TẠI



## TAM ÍCH

CÙNG với nhạc và khiêu vũ, thơ là một « nghệ thuật thời gian » (1). Trong ba nghệ thuật thời gian, chỉ có nhạc là có ưu điểm: dừng một mình, nhạc cũng vẫn nói được nhiều. Một bản « Dòng sông xanh » (Beau Danube bleu) của Johann Strauss, dù có thiếu lời của Phạm Duy chẳng hạn, cũng vẫn hòa được cái phần tinh vi và sâu xa nhất của tâm hồn con người với tự nhiên. Riêng có khiêu vũ và thơ là phải dựa vào âm thanh để sống còn. Khiêu vũ không có nhạc là khiêu vũ cô độc và thơ không có nhạc là thơ thiếu sinh tố. Cũng may mà Trần Khánh Dư khi xưa lúc viết những câu thơ... sống sượng :

Một gánh kiến khôn quay xuống ngàn  
Hồi chí bán đố nói rằng than  
Ít nhiều miên được đồng tiền tốt

còn được cái may mắn là dựa vào luật bằng trắc là luật âm thanh — âm thanh là yếu tố của nhạc — và để kín đáo

(1) Art du temps hay Art de la durée. Riêng có khép là hòa hợp cả nghệ thuật « thời gian » và « không gian » (Nghệ thuật không gian tức là hội họa, kiến trúc, điêu khắc...)

TỰ DO bây giờ  
(2) Rời không hẹn nhau, Xuân Diệu, Huy Cận, Đoàn Phú Tú, Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Xuân Sanh v.v... người theo phái tượng trưng, kể theo phái siêu thực, quay lưng lại quá khứ, đem hồn âm thanh mới vào thơ, tạo một khí hậu mới cho thi giới. Nhạc nỗi hồn lên như từ một cõi nào vắng vẻ : bóng người xưa mờ thấp thoáng, năm 1941 « Mùa cỏ diển » của Quách Tân chỉ còn là một mầm ánh sáng nhỏ trong một đêm rất khuya, và cái hương vị Á đông phải nhờ đến Lưu Trọng Lư và Vũ Hoàng

Chương đề bài hát tồn tại trong lòng người.

Trăng vừa đủ sáng để gây mơ  
Gió nhịp theo đêm không với vàng.

Cây cỏ bình yên, khuya tĩnh mịch  
Bóng đâu len khúc Lạc âm thiểu.  
Nhị hồ đê bắc niềm cô tịch.

Trăng, gió, cây cỏ và niềm cô tịch chỉ  
là đề cho Xuân Diệu

Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng  
và ôm thêm cái tâm trạng :

Trong cung nhớ nàng Dương quý Phi (3)

Phái tượng trưng chỉ biết có nhạc : âm thanh là bản sắc của thơ, một thứ âm thanh hiền hòa, sinh trưởng từ nhịp sống hiền hòa của cõi lòng, phát sinh từ chỗ sâu xa nhất của tâm hồn, rồi lại trở vào..... đời sống bên trong.

Nói một cách khác, PHÁT NGUYỄN của nhạc phái tượng trưng ở từ chỗ kín đáo nhất của tâm hồn, và CỦU CÁNH của nó lại cũng không vượt ra khỏi cái phần chủ quan nhất của cá nhân. Xuân Diệu ngày nay có đọc lại bao nhiêu thơ của mình, có

(2) Le symbolisme se caractérise aussi par ses innovations en poésie : tentes d'exprimer des idées abstraites, goût des images floues, poésie musicale qui tend vers le vers libre. (« Vocabulaire de la dissertation », của Henri Benac, Thư xá Hachette. Trang 161).

(3) ..... évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d'âme. (Mallarmé) (Vocabulaire de la dissertation, par « Henri Benac » Thư xá Hachette. Trang 161).

CÁCH đây khảng lầu, chúng tôi dự định sưu tầm một ít THƠ TỰ DO có giá trị, sắp đặt thành một tập. Công việc cho tập thơ ấy ra đời có nhiều bạn giúp sức :

Chúng tôi đề tựa và giới thiệu, anh TAM ÍCH viết bài tiêu dẫn, anh PHẠM DUY phò nhạc một số bài, các họa sĩ TẠ TÝ... minh họa, và anh THANH NGHỊ lo việc trình bày và áo loát.

Công việc vẫn tiến hành và nếu không gặp những trường hợp bất thường ngoài ý muốn chúng tôi, tập thơ ấy sẽ ra đời vào đầu năm 1954.

Trong bài tiêu dẫn, anh TAM ÍCH

đi từ nguyên lý thơ là một nghệ thuật thời gian (art du temps), định sự tương quan giữa nhạc và thơ, giữa thơ và thực tại, giữa thơ và nhân bản, rồi kết thúc ở phong trào

THƠ TỰ DO và sứ mạng của nó về nghệ thuật. Lẽ tự nhiên, bài đó không có tham vọng hình dung một lý thuyết về thơ tự do, vì thơ tự do đã bành trướng ở thế giới, các thi nhân tiên phong đã làm thơ tự do và đã định cho nó một địa vị vững vàng trên thế giới chung ; anh chỉ kè một câu chuyện thơ — có tính chất phê bình — dẫn người đọc đi từ một vị trí nào trong thời gian trên địa hạt thơ, đến ngôi mộ một người đã chết : PAUL ELUARD, và đến một phong trào thơ đương lên,

THƠ TỰ DO. PAUL ELUARD chết đi, tiếng nói của PAUL ELUARD còn vang vang và lúc chết hơi thở cuối cùng của ELUARD vẫn là một linh khí của thi nhân (1).

Bài đăng đây là một đoạn rất ngắn trích trong bài tiêu dẫn của anh TAM ÍCH.

TRỌNG MIỀN

(1)..... dont le dernier souffle fut encore, comme un défi à toutes les propagandes, un souffle de poésie (PARIS-MATCH N° 194 — 29-11-1952).

lực. Gần hai mươi năm sau, phái Xuân thu nhã tập mới ra đời ở đây nhưng lại không thành phong trào và từ đó chùa siêu thực rệu phong cỏ mọc...

BA NĂM SAU, một dân tộc thức dậy, thơ tự do ra đời trên đất này. NHẠC

trong thơ mang một bản sắc khác. Mẫu sắc TỰ DO thấp thoáng trong những bài từ khúc của Tân Đà chặng hàn, bài « Mẫu thời gian » của Đoàn Phú Tú chặng hàn, bài « Xuân về » :

Tôi quay trở  
Chàng ngâm thơ  
Vườn sau oanh giục giã.

Rời ngày lại ngày  
Sắc màu : phai  
Lá cành : rụng  
Ba gian : trống  
Xuân đì  
Chàng cũng đì  
Năm nay xuân còn trở lại  
Người xưa không thấy tới.

của Lưu Trọng Lư chặng hàn, đều được Nguyễn Đình Thi, Tô Hữu và cả một loài thi nhân đem vào một khí hậu khác, khám phá những thực tại chết, tái tạo những thực tại sống, phác trên một nền thơ chung, vọng len từ tâm khảm một con số hai mươi triệu — PHÁT NGUYỄN Ô ĐÔ, CỦU CÁNH CÙNG Ở ĐÓ.

Và thơ mới không hấp hối mà đầm tang dã củ hành. Hương khói không long trọng lâm : một việc lớn xảy ra, mươi năm « Thi nhân Việt Nam » của Hoài Thanh lùi vào một cõi rất xa xăm. Một hôm xưa Hoài Thanh đã mời Tân Đà tiên sinh về chứng giám công việc của « những đứa con đầu lòng của thế kỷ hai mươi » và đã làm một việc mà người ngày nay không nhớ ơn : những đứa con không phải là « thất cước, không liên lạc gì với giống nòi » của Hoài Thanh đã cùng với tác giả « Thi nhân Việt Nam » thấy rằng một sáng — trái lại — cùng nhau thất cước... thật, và đã cùng nhau làm lại BAO NHIỀU NĂM KHÁC (chứ không phải chỉ có mươi năm). Và cái người chứng giám lại không phải một cá nhân như Tân Đà tiên sinh cũ, mà là cả một dân tộc tranh đấu cho sự tự do của mình.

TAM ÍCH





\*\*\* của LUONG HUY \*\*\*

**V**ÀO một đêm gần cuối năm, theo rời phong trào nhạc cảnh tôi được sự may mắn coi một vài màn ca nhạc mới tại một rạp ở Sài thành. Chương trình đêm đó gồm có một màn nhạc cảnh, một màn ca đơn thanh và một màn hài kịch ! Chỗ đặc biệt của đêm hát là màn nhạc cảnh đồng quê, do ban DÂN NAM biểu diễn.

Màn mở lèn, ta thấy khung cảnh đồng quê với một đám nông dân vừa làm việc vừa hát, giống như ta vẫn thường thấy trong những nhạc cảnh của đoàn Thành Long, Thần Kinh, hay của một số nghệ sĩ khác... Nhưng tiếng hò lợt của mấy diễn viên trong ban DÂN NAM vừa cắt lèn, tiếng hát man mác của miền đồng nội Nam phần chen vào những câu đố ngọt ngào nghịch và tinh tú, trong một cốt chuyện đoàn kết của anh chị em nông dân và câu hai con ông diễn chủ, đã làm cho tôi thoát mẩn trong việc nghiên cứu hướng đi của phong trào âm nhạc mới trên sân khấu.

Tôi thấy rằng, màn nhạc cảnh do mấy diễn viên người Nam sáng tác và diễn xuất kia đã chứng tỏ một phần tiến trong sự siêu hóa của ca nhạc mới, nghĩa là vượt từ những bài ca cửa miệng hàng ngày để lên đến sân khấu là nơi thể hiện tinh cảm sâu rộng hơn.

Sự tiến bộ đó ta đã thấy suốt hai năm vừa qua trong những công việc của những đoàn nghệ sĩ miền Bắc, luân lạc vào Nam, đem đồng quê Bắc phần lên sân khấu Sài Thành và Lục Tỉnh. Một đoàn ca sĩ hoàn toàn người Nam như đoàn Dân Nam kia, diễn tả một màn nhạc cảnh đồng quê tuy không khác hơn gì những màn nhạc cảnh của nghệ sĩ miền Bắc, nhưng nó chứng tỏ một điều rất lạc quan rằng: Nghệ sĩ ca nhạc mới miền Nam đã thêm

khích miển là các nghệ sĩ mới sẽ vượt qua được những vở ca nhạc lịch sử của các đoàn cải lương; những nhạc cảnh lịch sử mới lại đòi hỏi rất nhiều yếu tố cần thiết như ánh sáng, tranh ảnh, bài tri mà các chủ rạp phải cung cấp cho đầy đủ. Có vậy, nhạc cảnh dã sử của họ mới thành công được.

Bước sang năm mới, chúng ta chỉ biết mong rằng những ai đang phụ trách việc nâng cao giá trị ca nhạc mới trên sân khấu sẽ phát triển thêm loại nhạc cảnh đồng quê; Thêm vào những màn diễn tả cảnh sinh hoạt nông thôn như GÀNH LÚA, ĐƯỢC MÙA, THOI TƠ, HỎ LƠ, KÉO GỖ, các nghệ sĩ trong làng nhạc mới sẽ biểu hiện được cả tấm lòng những nhân vật cần lao trong những màn nhạc cảnh có cốt chuyện ca tụng chí kiên nhẫn, lòng hi sinh, nỗi khâm khổ, niềm khát vọng của dân quê V.N. Loạt nhạc cảnh dã sử sẽ tiếp tục ra đời để luôn luôn nhắc nhở chúng ta nhớ đến công lao của tổ tiên yêu quý. Thêm vào đó, tôi mong mỏi năm 1954 sẽ được Trần văn Tách chẳng hạn, diễn tả những màn nhạc cảnh phổ phuơng tả chân xã hội thị thành để làm giàu cho phong trào ca nhạc mới !

Nói thêm vào vấn đề tổ chức, những đoàn nhạc mới phải hết sức đoàn kết, châm chỉ học tập và nghiên cứu thì mới mong biến diễn được những màn chính diện chứ không phải phụ diễn nữa. Vấn đề chuyên môn cũng phải bố khuyết, ví dụ về giàn nhạc; phải tranh đấu để có thêm nhạc công; về hòa âm: phải do nhạc trưởng soạn kỹ cho thật phù hợp với tinh thần nhạc cảnh; về ánh sáng: phải đặt lại đèn chiếu cho đúng chỗ (phản nhiều ánh sáng của máy rạp Sài thành không làm nổi bật gương mặt diễn viên); về y phục: phải chịu nghiên cứu cho đúng vai trò...

Cuối cùng, vấn đề quan trọng nhất là vấn đề NGƯỜI: Năm 1953 là năm đa số nhạc sĩ diễn viên khoác áo quản nhau. Đó cũng là một duyên cơ làm (đọc tiếp trang 45)



ĐỜI MỚI

# MỘT NĂM VĂN NGHỆ

\*\*\* của NGÔ ĐỒNG THANH \*\*\*

**N**ĂM vừa qua có thể gọi là năm « TÌM LỐI THOÁT » của Văn nghệ.

Thực vậy, suốt bảy năm non sông khói lửa, văn nghệ sĩ luôn bị hâm vào cảnh giao động, đa số đã chịu qua một cầu đoạn trường mà thời Trịnh Nguyễn phản tranh đã vạch ra bằng câu ca bất hủ: « Con sông sâu, nước hẩy đổi giòng, đèn khêu đổi ngọn, em biết trong ngọn nào? »

— Biết trong ngọn đèn nào cho tìm lối thoát?

Đó là câu hỏi dẫn vật tâm tri hạng người thường sống bằng tình cảm, ngang với sống bằng lý trí và bằng hành động. Họ đã tự vấn. Và họ đã tự giải bài toán nhân sinh của họ. Thành khẩn triết đề, vì họ là những tâm hồn thẳng hè nói đổi ái, nhất là không chịu tự giấu mình. Họ đã định đoạt hái độ tinh thần của họ vậy. Định đoạt sau bảy năm thử thách.

— Họ đã định đoạt ra sao?

— Họ đã tạm vạch ra hướng đi. Theo hai lối :

Một là phục vụ nông dân thi dồn sinh lực vào phía sáng tác để xây dựng Văn Nghệ nông thôn. Viết và vẽ về sinh hoạt nông thôn, bằng tiếng nói và hình ảnh của nông thôn, để cho nông dân xem và đọc. Cho nên, đến giây phút này có thể không ngoa ngoắt mà nhận rằng: đã có hẳn một cơ sở văn nghệ nông thôn rồi, về đủ mọi mặt văn, họa, nhạc, kịch, ảnh.

Mặc dù là nền văn nghệ này, do chúng bệnh ấu trùi gày ra, đã nhiễm tinh chất đơn phuơng, đơn diệu, khô và nhạt một đôi phần thật, song bình tĩnh mà xét thi quả là nó đã tỏa ra rất rộng, và ăn vào cực sâu ở trong đời sống của triệu triệu nông dân rồi: nó đã là một sức mạnh đáng kể.

MỘT mặt khác, văn nghệ sĩ cương quyết « tung chǎn » ra phục vụ thị dân, đứng trên lập trường « Độc lập, Thống Nhất, Dân chủ, Tự do, Hòa Bình ».

## VẼ VĂN HỌC



Thi ngành Văn nghệ song song cũng tiến với ngành Học thuật: trong khi các sách giáo khoa, các sách nghiên cứu tưởng chừng lấn át hẳn các tác phẩm sáng tạo đi (như mấy năm trước đây) thi, nhằm khoảng giữa năm 1953, cả một phong trào Lý luận Văn Nghệ phun phật nỗi lên, ở trên các báo, đề vạch một đường lối cho đời sống văn nghệ, về ba phương diện: động viên, tổ chức và sáng tác.

Nhờ có phong trào này huy động dồn mà lắc đắc đã thấy mọc ra ít nhiều tác phẩm chứa một sinh khí mới (Nhìn xuống của Sao Mai, Trại Tân bồi của Hoàng Công Khanh) thay thế cho loại tiểu thuyết dâm mầu... Tự lực văn đoàn của thời tiền chiến.

Vì còn chập chững nên ngành này chưa thu được nhiều thành tích đáng kể, và chưa gây nổi một triền vọng khả quan: chúng có là cuộc Thi truyền ngắn hay nhất thế giới không thu được mấy may kết quả gi.

Rút lại thi về bộ môn Văn Học, năm 1953 là một năm xây đắp cơ sở cho cả hai nền văn học nông thôn và thị thành, một nền phục vụ binh dân và một nền phục vụ từng lớp trung lưu.

## VẼ BỘ MÓN HỘI HỌA

Hay nói cho rộng thi về bộ môn thuộc ngành tạo hình (arts plastiques) và kiến trúc — thi 1953 phát triển về khía thương mãi nhiều hơn là về khía nghệ thuật mặc dầu là có sự nâng đỡ của chính quyền và của

nhân dân. Đa số họa sĩ và kiến trúc (hoặc có tên tuổi rồi, hoặc mới là loạt mảng mộc) đã một phần thi nhau sai lạc nhiệm vụ của mình, một phần thi vì quá thiên về chuyện mưu sinh nên tỏ chúc liễn miên biệt bao nhiêu cuộc triển lãm, có tính cách « buôn bán » hơn là có tính cách phục vụ (tác phẩm không nói được cái gì mới lạ, đã vậy lại còn đồ xô vào chỗ nuông chiều sở thích hiếu kỳ của một số du khách ngoại quốc giàu lối, khiến cho phong triển lãm nhiều khi đã hóa ra một góc chợ, bán tranh, mà lại là thứ tranh kém cả giá trị nghệ thuật của tranh quảng cáo nữa). Do đó, mà nghệ sĩ dám ra... dáo ngũ: bỏ rơi đất sống chính đáng của mình (là sự cộng tác với văn học, kịch trường) rồi lao đầu vào ngành bài trí sơ cấp của nghề đồ gỗ sơn vẽ hoa hoé hoa sói.

Đề tài vẫn là khoản mỹ nữ, và... đồng quê: đề tài thoát ly thực tế nhởn nhơ mà!

Chung quy, chỉ còn ngành dò gom Biên hòa là thấy khởi sắc, và mới đây, có một vài họa sĩ trẻ tuổi đem thử thách tài nghệ vào sân khấu, thì cũng thu lượm được khá nhiều kết



quả (Phạm Khanh dựng Tiểu Sơn tráng sỹ, Phan Tại và Mai Lan dựng Bên nước Ngũ bồ, Nguyễn Thành Hiệp dựng Hận Kinh Kha). Cùng càn kẽ qua đến công trình minh họa sách báo nữa, nhưng thành tích so với thời tiền chiến, và vi với nền hội họa phục vụ nông thôn thi thật là một trời một vực.

## ÂM NHẠC

Về lượng, tiến vượt bậc, về pha, vi tiếp tục con đường « cải cách đã hóa ra cũ kỹ rồi », nền, ngoài những bản phát triển lè lối dàn ca (của Phạm Duy) ra thi đa số lại có khuynh hướng lui về thế giới diêm tĩnh, lảng mạn để ru những linh hồn u hoài mong đợi một cái gi



XUÂN 1954

không bao giờ đến được, vì một lẽ giản dị là thứ nhạc đó không xúc khích, không thíc tinh được nguồn hoạt động của con người : nó chỉ mới mơn trớn được phần cảm quan hơi hót của thính giả chứ chưa khai động được phần tiềm thức và phần ý thức của nhân dân. Cho nên nó chỉ xui dục người ta tránh tránh thực tại thôi.

Tuy vậy, cũng có một triệu chứng chuyển hướng, biếu lộ ở tác phẩm của một nhạc sĩ thuần túy cõi diễn Tây phương (Võ Đức Thu), xua rày vần chủ trương Nghệ thuật khó lòng phục vụ được giai đoạn thi, mới đây, đứng trước cảnh tang thương của con loli vũ ở Trung Việt, đã đột biến rung lên bản « Điều Tán » để « trả lời thời thế » ; ngoài ra, nhạc sĩ cõi kinh Nguyễn Hữu Ba cùng các bạn hâm mộ nhạc cũ đã thành lập hội Chấn hưng Nhạc cổ. Sau cùng, một nhóm nhạc sĩ ở Sài cảng có ý định phô biến Nhạc cổ Tây phương, mặc dầu khó lòng thành công được, vì cả hai phương diện nội dung và hình thức nhạc ngoại lai, nhất lại là nhạc cổ thật không thể vào được nhân dân Việt, trong lúc này.

Bản đến Nhạc 1953, cần phải nêu ra hai vấn đề tuy phụ thuộc song cũng khá quan hệ đến sự phát triển của bộ môn này : trước hết là vấn đề liên can đến các đài Truyền thanh, vốn là đất sống rất rộng rãi và hiện nay là « lò đạo đạt độc nhất của Nhạc vào quảng đại quần chúng », hàng ngày bằng lán sóng điện đã phỏng vào không gian biết mấy mươi bảy nhạc. Nếu người phụ trách mà có ý thức về việc Truyền Thanh, thì việc giáo dục nhân dân về Nhạc và bằng Nhạc thật là sẽ có ảnh hưởng lớn đối với sự uốn nắn tinh thần đại chúng. Thứ đến vấn đề phôi hợp Ca vào Nhạc, vì trong thực tế thì không tài nào đòi hỏi được sự tồn tại của ngành Nhạc thuần túy ở trong nền Văn nghệ Việt Nam hiện thời.

Sở dĩ từ 1940 đến nay, Nhạc mà phô biến được ở trong nhân dân, đích là nhờ có Ca « loli cuốn » đi. Lý do ngụ một phần ở nhược điểm : Dân minh chưa được may mắn có một môt kiến thức cơ bản về khoa Nhạc để thưởng thức ngành nghệ thuật này và cũng còn ngụ cõi sở khiếu : Dân ta

ura Ca hơn Nhạc, cõi lõi vì tiếng nói của mình uyên chuyền quá sức chưa có thứ nhạc khi nào phô âm được đây đủ chàng ?

Dù sao đi nữa thì muốn cho Nhạc tiến bộ đúng mức của nó, tất phải giải quyết cho xong xuôi hai vấn đề Truyền tin và phối hợp ca nhạc.



## CA NHẠC KỊCH

Đề cập đến ngành CA NHẠC tức là đã đặt một chân sang lãnh vực sân khấu rồi : năm 1953, ca nhạc, và biến thể của nó, là ca vũ nhạc kịch đã nổi bật lên trên kịch trường toàn quốc, ở cả hai bên nhịp cầu. Mà tiêu biểu hơn hết là những cuộc thử thách của các đoàn hợp ca Sài cảng, trong đó phải kể tới nhóm Thăng Long là nhóm đã hoạt động có đường lối rõ rệt hơn cả, mặc dầu về kỹ thuật diễn xuất còn cần phải trau dồi nhiều nữa mới biểu dương được trọn vẹn phần nội dung của tác phẩm ngắn ngắn, đậm màu dân tộc, mà nhóm đó thường đem ra trình bày ở cả bốn thủ phủ Trung, Nam, Bắc, Tây kỳ.

Ca nhạc kịch sở dĩ có nơi trơm hat giống hiệu nghiệm đến như vậy, là vì nó đã sinh gặp thời và gặp đất : thời hoang mang của nhân dân trong lúc hồi cố đến những ngày oai hùng của dân tộc đã được thể hiện lên sân khấu vĩ đại, là toàn cõi Việt Nam, và đất tổ của cải lương đã sẵn ra cả một đám đông khán giả trung thành và cuồng nhiệt của ca kịch.

Ca nhạc kịch, một ngành phụ, mà đã nay nở đến thế, thì ngành chính : là ca kịch tất phải gác được nhiều thành tích lâm lâm mới là hợp lý. Ấy thế mà thực ra thì 1953, cũng như 1945 dĩ hậu, nhất định là ca kịch không tài nàoничém thêm được nữa bước, khiến cho những đứa con yêu dấu của nó, đã có kẻ phải nuốt hận mà « ly dị » với nghề, và khiến cho những ai, dù sẵn thiện chí đến mấy cũng không dám đèo bòng cái nghiệp chướng nõi nữa !

Tại sao vậy ? Tại ca kịch hết « khách » rồi chàng ? — Không phải ; khán giả vẫn đồng như thường, mặc dầu « tuồng » rất ư là dở. Tai ca kịch hết nhựa sống rồi chàng ? Cũng không phải, vì luôn luôn đã có đoàn (như Năm Châu, Phụng Hảo, cõi công

« giữ lấy lè » cho nghề) tận tâm phụng sự Nghệ. Mà vẫn « Không đi đến đâu cả » ! Thị tại sao ? — Sau bao nhiêu kinh nghiệm, học bằng mồ hôi nước mắt và bằng cả túi tiền nữa, thì hiện giờ kẻ thợ già mới nhận được ra rằng : « Tại thiêum vở mới ». Có thể thôi. Giản dị lắm ! Song, cao văn được tình thế thật không phải là dễ gi. Vì trình độ thưởng thức của khán giả, do sự cạnh tranh của mản ảnh thúc đẩy, đã tiến bộ hơn xưa, nên sáng tác ra một vở tuồng, hợp với thị hiếu của đồng bào dò thành lúc này, tất nhiên phải dòi ở kịch sĩ một ý thức cách mạng, một tài năng siêu việt và một kiến thức cao rộng hơn ngày xưa khá nhiều. Cho nên, phi có sự hợp tác giữa giới văn nghệ chuyên nghiệp và giới « tài tử » chuyên môn ra thì khó lòng làm thỏa mãn được sở thích của quần chúng.

Gần đây, đoàn Phụng Hảo, với vở *Hội Kinh Kha* đã nêu gương « cải cách ngành cải lương » bằng sự phối hợp công tác giữa mấy văn nhân họa sĩ và anh chị em « nghệ sĩ », bằng một cuộc « đảo chính » nhỏ nhõ về chủ trương « binh cũ rượu mới », cũng như đoàn Năm Châu áp dụng thử trò « ảo thuật có tính cách khoa học », là đèn có ánh sáng u huyền để gây cảm giác mới, cũng như các đoàn Kim Chung, Kim Phụng, Hương Hoa, Nam Hồng v... v... thực hiện lối diễn xuất « vò hồi » — nghĩa là ít khi buông màn bắt khách phải đợi đợi bài tri — na ná lối diễn chèo cổ ngày xưa. Bao nhiêu cuộc cải cách đó đều cũng chỉ có tính chất... cải cách thôi. 1953 cũng chỉ mới là một giai đoạn « tìm lối thoát » cho sân khấu thời vây.

Đối với ngành CHÈO CỒ được « ngoài kia » gọi là *bình kịch*, thì kịch sĩ Tam Lang đã cùng một số người hoài cổ, cố súc phục hưng nó lại, nhưng xem ra khó lòng « phục hưng » lâm lâm, nên hiện giờ rap Lạc Việt cũng đành quay lại « phục hưng » ngành chèo cải lương, kiểu Nguyễn Đình Nghị 1925-30, và đôi khi lại pha vị... xi nê nữa. Cũng đang « tìm lối thoát » để, rồi dày, di tói cách giản hóa chèo : giữ lấy những diệu hết sức dễ nói, dễ ca, dễ nghe, rồi « hy sinh » những diệu khó hát, khó hiểu — diệu phong kiến, nhõ sĩ — chàng ?

## VỀ KỊCH NÓI

Thi 1953 thua hẳn mấy tuần trước đây, mặc dầu ở Bắc có đoàn

(đọc tiếp trang sau)

ĐỜI MỚI



« Sông Hồng », ở Trung có đoàn kịch miền Trung « quên thời thế » dựng « Bến Nước Ngũ Bờ », và... trên sân khấu ít nhiều rạp hát cải lương Sài Thành, các đoàn « Hấp dẫn » (mỹ danh là attractions) cũng như các dài phát thanh dưới nhãn hiệu « Văn Nghệ Tạp Lục », (1) đã phô bày một số kịch ngắn ngắn phần nhiều cốt để giải trí hơn là để xây dựng Văn Nghệ « it trình diễn ít sáng tác : it sáng tác nên it trình diễn », câu than thở đó đã thành một điệp khúc khá luẩn quẩn của giới Văn Nghệ nói chung, và của giới thoại kịch nói riêng. Âu cũng là do oan trái gì đây ? Nên nhìn trước ngực sau, trên kịch đài vẫn chỉ thấy những cây bút quen quen, còn những người « đi trước » thi... đi đâu cả ấy.

Rút lại, có điều đáng chú ý là :

- 1) Báo chí đã đặt sân khấu lên ngang hàng với sân... đá banh, nên mỗi tuần, mỗi tờ đều có trang nghiên cứu, phê bình, nhận xét khá hào hàn về kịch trường, kể thêm màn ảnh.

- 2) Lý luận sân khấu đã được đề cập tới một cách khá dâng hoảng, để định hướng cho sinh hoạt kịch trường : góp vào việc cảm hóa nhân dân.

- 3) Ở cả ba mặt động viên, tổ chức và sáng tác, giới kịch có vẻ khuynh sang đất sống mới và khá đặc địa, là diện ảnh cả.

## NGÀNH ẢNH

Điều nhận xét cuối cùng trên đây dẫn ta đến ngành ảnh (gồm cả Nhiếp ảnh và điện ảnh). Riêng về Nhiếp ảnh thi nhờ sự phát triển của báo chí và các phòng thông tin, cũng như nhờ thị hiếu của nhân dân, ở cả hai bên nhịp cầu, mà máy ảnh đã thành một « nhu cầu » của thời đại : dĩ nhiên là nghề này bốc lâm.

Do đó, nó cũng được vinh hạnh gửi một địa vị khá quan trọng ở trong các



Trước hết là luồng gió của Văn nghệ và của Văn Hóa Pháp, thi năm 1953 đã là năm Pháp nhận định khá sáng suốt về « mối tình già » giữa hai nền văn minh cổ eru, nên tăng việc trao đổi tài liệu tinh (sách, vở, báo, chí, tranh, ảnh) và động (nhân vật tiêu biểu : văn, họa, nhạc, kịch, ảnh đùi ngành), trao đổi thường xuyên nhưng vẫn chưa tài nào rõ sạch được mọi mối phúc cảm tự ty hoặc tự đại, nên « mối tình già » kia cũng chẳng lấy gì làm khắng khít cho lắm.

Còn về phần các dân tộc khác thi Trung Hoa có cung cấp cho ta khá nhiều « mẫu » lý luận, Mỹ và Anh khá nhiều « mẫu » thực hành văn nghệ, với một mục đích, lõi liều vì cấp bách, là : dùng văn nghệ làm lợi khí tranh đấu chính trị hoặc kinh tế.

Trong cuộc giao tế văn nghệ này, có một hiện tượng khá quan trọng cần ghi nhớ là : trước sự tấn công, hoặc hòa bình hoặc bạo động, của văn nghệ quốc tế, thi văn nghệ Việt Nam đã đổi phò lại bằng chiến lược « đồng hóa » rất mau lẹ và rất hiệu nghiệm, chứng cứ « cuộc tiếp xúc với ngoại quốc càng đậm bao nhiêu thì tinh chất dân tộc của đời sống văn nghệ Việt Nam càng đậm đà nỗi bật lên bấy nhiêu », người ta hanh diện nói tiếng Việt, học tiếng Việt, viết chữ Việt, vẽ cảnh Việt, phô âm Việt, diễn chuyện Việt, chụp hình đời sống Việt Nam.

Đề tổng kết chương tạp khảo này, tạm cảm hai tóm mốc sau đây cho đời sống văn nghệ của năm 1953 :

1.— Giới văn nghệ V.N. đang tìm lối thoát bằng cách vun đắp một cơ sở lý luận vững chắc : « dùng văn nghệ làm lợi khí giải phóng và kiến thiết quốc gia. »

2.— Nền văn nghệ V.N. càng va chạm bao nhiêu với nền văn nghệ quốc tế, càng trau dồi cho mình có được một bản sắc phong phú, linh động, độc đáo hơn xưa : lừa chiếu phản hóa để tiến tới mực đồng hóa, nghĩa là « kết tinh » văn nghệ ngoại lai thành tinh chất dân tộc đặc biệt Việt Nam.

Đó là giá trị của nền văn nghệ Việt Nam năm 1953.

## NGÔ ĐỒNG THANH

(1) Có lẽ là « tạp diễn » thi sát nghĩa danh từ Variétés hơn chàng ?



nhoáng về đời sống tự thân của Văn Nghệ nôr nhà trong năm vừa qua đó thôi. Muốn đặt cuộc sinh hoạt ấy vào đúng bối cảnh lịch sử của nó trên khung khổ quốc tế thiết tưởng cần phác qua vài nét về những nguồn ảnh hưởng của bốn phương trời văn nghệ đã thôi vào đất Việt này.



# TRUNG QUỐC

## GIÁO PHÒNG

### CỦA BÌNH NGUYỄN LỘC

TIẾNG chó sủa vang ngoài ngoài xa. Tồn nhìn ra ngoài. Ánh sáng xanh đặc của chiếc đèn măng xông từ trong nhà tỏa ra sân, bị vường cao ngắn lại.

— Ai đó? Tồn hỏi to.

— Tôi đây ạ!

Cái giọng miền Bắc quen thuộc với Tồn, lại khiến Bằng ngạc nhiên; anh nhìn người anh họ, hỏi bằng mắt, rồi bằng lời:

— Ai đó vậy anh Tồn?

— Một người bạn.

Chó đánh hơi quen, thòi sủa. Người khách ban đêm đã qua khỏi vườn cau, đứng trước sân nhà. Cây ốm nhom màu trắng mốc mà ngó vào nhà. Y không vào ngay như thường lệ, vì y thấy khách lạ. Vâng, đêm đó là đêm ba mươi Tết, nên y còn ngại điều gì.

Tồn đi ra ngoài thêm, kêu:

— Bác cứ vào.

— Vâng, nhưng bác đã « vào kem » chưa?

— Vừa lên bùa dựng nêu xong là bác đến. Nhưng bác đừng ngại, tôi không kiêng cử gì đâu.

Người khách bước lên thêm. Y mặc một chiếc áo dài bằng vải thô, đầu bịt khăn đóng chữ nhứt, chon di giàn hâm ếch.

Y nghiêm minh chào Bằng rất lịch sự, rồi bước vào nhà.

— Chú Bằng, em họ của tôi. Bác Thụ, khai thác làm sản ở vùng này. Mời bác ngồi.

— Cảm ơn bác. Thật tôi có lỗi quá, tôi...

— Thị đã ứng thuận rồi mà, bác cứ... Tồn bỏ lửng câu nói đoạn dây qua Bằng mà rằng:

— Bác Thụ đây là chỗ bạn thân, tôi mời bác đến ăn Tết nhà mình cho vui.

Thú nhột nhạt trước lời này, vì có khách lạ trong nhà. Tồn đoán biết nên nói luộn thêm:

Chú Tồn của tôi đây, còn không được như bác. Bác chỉ xa nhà thôi. Còn chú ấy thì không còn ai hết: Thi hai anh đến đây với tôi là phải.

Thú vốn muốn tìm thân mật ấm cúng trong đêm giao thừa, lại gặp ngay người khách lạ, nên không khí bỗng trở nên lạnh lẽo; giày lâu anh nói :

— Tôi muốn xin phép xuống nhà sau thăm Cụ.

— Xin phép, xin tặc gi. Công việc xong cả, tôi chỉ còn đợi cúng giao thừa nữa thôi. Ta cũng xuống dưới ấy cho vui.

Phải, trong các gia đình nhà quê, nhà bếp là nơi vui vẻ nhất vào những đêm giỗ tiên thường, vào những đêm ba mươi tháng chạp. Vui nhời đông người cũng có, nhưng cũng nhớ thứ khác.

Như đêm nay, dưới áy chỉ có mình bà Cả, mẹ Tồn, và Dần, em gái của anh Thôi. Họ lại đang ăn một cái Tết giản dị của thời loạn (1), không nấu nướng gì cho nhiều; ngoài kia, không nghe lấy một tiếng pháo do những người ham giao thừa đốt sớm như vào mài nǎn thái bình, vậy mà nỗi vui cũng bừng dậy trong lòng họ.

Có lẽ nhở sự sum họp, hay nhở sự có mặt của một bà mẹ. Hay là nhở ánh lửa?

Lửa bao giờ cũng vui, tiết ra nhiều sành khí. Ba người con trai

đều đưa mắt nhìn những lưỡi lửa đang liếm đáy của một cái tráp bắc trên ba ông táo không lò đùi dưới đất.

Ánh lửa đỏ mét phủ màu mơ hồ huyền hoặc lèn ba gương mặt xương xơ, hàn hoan vì sung sướng đun sưởi ấm gần lò trong cái lạnh thử của tháng chạp còn chanh chờ ở ngoài trời ba ngày cuối cùng.

Ngoài kia, bóng tối dày đặc, ngũ bàn tay lèn không thấy, cứ lầm lình, chực chờ lửa hấp hối để trả ưa vào.

Đó là hình ảnh xa xôi của một thời tiền, loài người còn ở lò ăn lồng, tái lại nhum đồng lửa ngoài cửa hang, sống độc nhứt ngoài khơi, lửa thuyền hờ ấm trong những đêm đông giá chài « nhấp nháy trong sương », lửa cầu dầm trên ruộng vắng, lửa lò lạnh, hoặc đè dưới xua thủ dữ.

« Hồi đó... hồi thuở đời xưa, trời sai ông Táo xuống làm thần giữ lửa. »

Ngày nay người ta dưa ông Táo vi dề bếp lửa tắt. Không biết vì thói quen hay vì nỗi băn khoăn di truyền mà má tôi thường đê tâm nhen nhум lửa cả ngày lẫn đêm. Chiều nào má tôi cũng bảo chị tôi chụm vài thanh cùi gang. Thứ cùi ấy chắc thịt, đậm than bền. Rồi đến đêm má tôi cho phủ lên đó một lớp tro mỏng. Thế là than âm thầm ngán chờ đến sáng.

Vốn thừa tự nồi lo âu truyền kiếp ấy, tôi buồn rười rượi và thương hại vô ngàn mỗi khi nhìn một mái nhà không quyện khói, vì

Cái bếp lạnh, mái nhà không quyện khói. Là không có người nhẹ nhum lửa thiêng Đó là hai câu thơ mà anh tôi đã làm ra, và lúc sah tiền ảnh rất thích ngâm.

Từ đó, từ ngày bắt gặp lửa, những đoàn du mục trôi nỗi bình bong mới dừng chon quanh đồng lửa, lập nén

Thứ trống tượng nỗi vui mừng của người tiền sử, nhảy múa quanh lửa đầu tiên của nhơn loại, xẹt ra từ hai thanh cùi khô cọ sát mãi với nhau, dưới bàn tay lợ đỡ của mõi chủ hang.

Từ đó, từ ngày bắt gặp lửa, những

đoàn du mục trôi nỗi bình bong mới dừng chon quanh đồng lửa, lập nén

Bấy giờ trả nước đã kêu ấm. Bà Cả bưng lại một rõ bánh chưng rồi cầm từng chiếc bánh một mà thả vỏ đó. Bánh rơi xuống nước kêu cái chửm, vài giọt nước nóng toé lên. Bà Cả vội giặt tay ra, rồi bóc chiếc bánh khác.

— Lạ quá! Thú nói, năm ngoái con

cũng ăn Tết ở nhà này với Cụ và anh Tồn mà con quên hỏi về vụ bánh chưng này. Hình như người miền Trung và miền Nam chỉ biết gói bánh tết thôi, cờ sao...

Bà Cả cười mà ngắt lời:

— Ấy những gia đình cồ ở đây vẫn còn nhớ cách thức gói bánh chưng.

— Gom thật, truyền đến bảy trăm năm.

— Cái gi bảy trăm năm.

— Thị cái bánh chưng chứ gì. Từ đất Bắc vào đến vùng Thanh Nghệ thi nó đã biến thành cái bánh tết rồi. Bánh tết đi bảy trăm năm mới đến miền Nam. Nhưng làm sao mà người miền Nam còn nhớ được cách gói bánh chưng.

gia đình dầm ấm đêm đêm hằng nhen nhum lửa thiêng.

Từ đó lửa muôn năm được nuôi náng trong lò, như đời người truyền kiếp muôn thế hệ.

Bằng cầm một thanh cùi mà trở cho lửa bốc lên. Cùi nồ lách tách, phun lên những đám mây than đỏ, tua tủa như pháo hoa cải.

— Năm Ngọ, Bằng nói, tôi lại nhớ đến một câu của Buffon : Cuộc chinh phục đẹp nhứt của loài người là con ngựa. Nhưng thật ra chính lửa mới là cuộc chinh phục đẹp nhứt của nhơn loại.

Lửa nhánh cây khô của những kẻ đi rừng như tôi, lửa hoa tiêu, nguồn sống độc nhứt ngoài khơi, lửa thuyền hờ ấm trong những đêm đông giá chài « nhấp nháy trong sương », lửa cầu dầm trên ruộng vắng, lửa lò lạnh, hoặc đè dưới xua thủ dữ.

— Con Dần thường bị má tôi mắng vì dề bếp lửa tắt. Không biết vì thói quen hay vì nỗi băn khoăn di truyền mà má tôi thường đê tâm nhen nhum lửa cả ngày lẫn đêm. Chiều nào má tôi cũng bảo chị tôi chụm vài thanh cùi gang. Thứ cùi ấy chắc thịt, đậm than bền. Rồi đến đêm má tôi cho phủ lên đó một lớp tro mỏng. Thế là than âm thầm ngán chờ đến sáng.

Vốn thừa tự nồi lo âu truyền kiếp ấy, tôi buồn rười rượi và thương hại vô ngàn mỗi khi nhìn một mái nhà

không quyện khói, vì

Cái bếp lạnh, mái nhà không quyện khói. Là không có người nhẹ nhum lửa thiêng Đó là hai câu thơ mà anh tôi đã làm ra, và lúc sah tiền ảnh rất thích ngâm.

Thứ trống tượng nỗi vui mừng của người tiền sử, nhảy múa quanh lửa đầu tiên của nhơn loại, xẹt ra từ hai thanh cùi khô cọ sát mãi với nhau, dưới bàn tay lợ đỡ của mõi chủ hang.

Từ đó, từ ngày bắt gặp lửa, những

đoàn du mục trôi nỗi bình bong mới dừng chon quanh đồng lửa, lập nén

Bấy giờ trả nước đã kêu ấm. Bà Cả bưng lại một rõ bánh chưng rồi cầm từng chiếc bánh một mà thả vỏ đó. Bánh rơi xuống nước kêu cái chửm, vài giọt nước nóng toé lên. Bà Cả vội giặt tay ra, rồi bóc chiếc bánh khác.

— Lạ quá! Thú nói, năm ngoái con

cũng ăn Tết ở nhà này với Cụ và anh Tồn mà con quên hỏi về vụ bánh chưng này. Hình như người miền Trung và miền Nam chỉ biết gói bánh tết thôi, cờ sao...

Bà Cả cười mà ngắt lời:

— Ấy những gia đình cồ ở đây vẫn còn nhớ cách thức gói bánh chưng.

— Gom thật, truyền đến bảy trăm năm.

— Cái gi bảy trăm năm.

— Thị cái bánh chưng chứ gì. Từ đất Bắc vào đến vùng Thanh Nghệ thi nó đã biến thành cái bánh tết rồi. Bánh tết đi bảy trăm năm mới đến miền Nam. Nhưng làm sao mà người miền Nam còn nhớ được cách gói bánh chưng.

Bà Cả cười hề hề :

— Tôi cũng chẳng biết vì làm sao. Tôi học với mẹ tôi, mẹ tôi lại học với bà ngoại tôi, và chắc là cứ như vậy cho tới bây giờ năm về trước.

— Thưa cụ, tại làm sao cụ lại không gói bánh tết như tất cả mọi người khác.

— Bánh tết chặt tay lắm, ông tôi hồi sinh tiền ông không tra, nên tôi phải gói bánh chưng, rồi nó cứ quen cái lè đi.

Một chị hàng xóm bỗng bước vào, tay xách hai đòn bánh tết cột dính đầu lại với nhau.

— Thưa bà, bà làm ơn cho cháu gởi hai đòn.

— Bánh này lớn quá, sao không đem sớm để lót trà, giờ bỏ vỏ nó

cái không khí Tết của ngoài tôi...

— Ủ, Tồn nói hớt, ánh nói còn thiếu cái lạnh, còn thiếu bình thủy tiền, thiếu hoa nở, thiếu lộc non, và nhiều thứ lát vật khác, và tất cả những thứ lát vật ấy hợp lại thành một thứ lớn gì mà ánh nói ra không được, mà vẫn nghe là rất khác cảnh ở đây.

Bằng rất chú ý đến những lời đó. Chàng mỉm cười nhìn những bóng người múa nhảy chập chờn trên vách bờ kinh.

Giây lâu anh nói, không nhìn ai hết, không biết để đáp lời Tồn, hay bày tỏ với Thụ.

— Cái gì cũng do thói quen anh à. Anh thấy mãi lối ăn Tết ở miền Bắc, rồi ngờ là Tết phải như thế, khác đi thì không phải Tết nữa.

Thói quen gặt gẫm lâm đỗ anh. Như chúng tôi dày quen quá với lối ăn Tết với dưa hấu và đường phoi, rồi thấy không phải Tết nữa nếu thiếu hai thứ ấy. Nhưng ngoài anh thì làm gì có dưa hấu vào mùa Tết, cho nên không có dưa đỗ, anh chỉ dừng dừng như không.

Con người ta hay bám víu vào những hình ảnh những màu sắc, những mùi vị quen thuộc lắm. Bám víu vào rồi thấy nó là thiêng liêng, không rời được nữa.

Đất, mồ mả, gia đình cái gì cũng thiêng liêng tuốt. Thi thiêng liêng thật đấy. Nhưng cái thiêng liêng ấy chỉ do mình tạo ra để mà mến vày thói, chờ chinh nó thi chêng thiêng liêng gì. Người du mục chắc là không mến đất, không bịnрин, quyết luyến mồ mả tổ tông, vì hắn hỏa táng kia mà.

Tôi nói điều này không ngoa là nhiều khi người ta không dám làm một việc gì chỉ vì tiếc mờ đờ sứ cõi. Nếu một tai nạn xảy ra đập bể những món ấy đi, tự nhiên người ta xuýt xoá thương tiếc vài ngày rồi sợi giây vô hình ràng buộc họ với các thứ ấy tiêu di lần lán cho đến một khi kia, họ không còn bận bịu gì nữa.

Thụ và Tồn cảm nhận một sức dụng chạm rất khó chịu trước những lời này. Thụ nhìn Bằng rất lâu rồi hỏi:

— Anh tự nhiên mà có những ý tưởng ấy từ lâu rồi, hay anh học ở sách nào?

— Trước kia, tôi cũng như anh, cũng như Tồn. Nhưng « đồ sú cõi của tôi » bể lần lán hết sạch và lần lán, những ý nghĩ ấy thành hình trong tôi.

Xé trưa mồng ba, Tồn cúng đưa ông bà xong rồi nói :

(đọc tiếp trang sau)

TRANG 27



Cùng chung một mùa Xuân.  
Cùng chung một thế kỷ,  
Cùng đau khổ vô ngăn...



Quê ai không khăn trắng,  
Nhưng chắc có mầu tang.  
Những người con di vắng,  
Những mẹ già nhớ thương.



Trời mưa giáng màu xám,  
Bởi vì đâu thê lương?  
Hoa có dâng mầu trắng,  
Đời còn đang chiến trường.



Trời mưa giáng nước mắt  
Mầu thê lương lại về,  
Hoa mai dâng nở trắng,

Mai mùa Xuân xanh tốt  
Mùa Xuân chẳng lỗi thê,



### \* QUANG DUNG \*

Chợt mưa phún gió lạnh,  
Càng lạnh càng hoa mờ ;  
Đất trăng ngàn cánh rụng,

Trời mưa giáng nước mắt,  
Sông "tè" bến quạnh hiu,

Người sao hết đắm chiều?  
Ngày xuân đầu hứa hẹn,  
Có hoa biết gì đâu?  
Mấy mùa xuân vàng lạnh,  
Mấy mùa đông tiêu diệu...

Càng mưa phún gió lạnh,  
Càng lạnh càng hoa mờ !  
Càng yêu mầu trắn thù  
Mờ bạc qua màn mưa.  
Ôi ! Những bàn chân nhỏ  
Từng đau đớn bao giờ ?  
Đường tan cur lầy lội,  
Run run leo cầu tre.

Càng mưa phún gió lạnh,  
Càng lạnh càng hoa mai,  
Càng nhớ xa xôi lắm,  
Những con đường chạy dài,

Từ biên giới xa xôi...  
Lau cao mò đợt gió,  
Cỏ hoang mồ những ai?  
Lá tả trong mưa lạnh,  
Âm thầm qua viếng người.  
Quê hương chừng xa lắc...  
Thầm mồ... mây cánh mai.

Trời mưa giáng mầu xám,  
Mầu thê lương lại về.  
Hoa mai dâng nở trắng,

Nay mai lại tiết Xuân,  
Từ đâu rùng cuối biển.

Qua trùng dương  
mây lẩn,  
Chúng ta dù cách biệt,

Trời mưa giáng mầu xám,  
Bởi vì đâu thê lương?  
Chán đơn chiếc khôn ấm,  
Già càng đau nhớ thương  
Bao nhiêu vành khăn trắng?  
Đảng dâng tin sa-trường...

màm cơm. Họ không ăn nữa.

— Anh Tòn tôi ảnh cữ tự hào về cái dòng họ cổ nhất Nam Việt của chúng tôi. Còn mồ mả những mươi một đời ! Gia phả biên chép v.v. tống đến hai mươi đời !

« Tự hào và mãi vướng bận vì những cái đó. Tình quyền luyến ái, theo tôi, cũng không hại gì. Àc mít nỗi là nó lại kéo theo cả bầy cả lũ những thứ tình ý khác, cái nào cũng cỗ kín như ngói mồ cỗ đóng rèu. Thị dụ, ảnh nắng nặc bảo rằng một cuộc kỹ nghệ hóa xứ sở sẽ giết chết chất thơ của những cảnh đồng nhà quê ta đi, vì một lần kia đường rầy xe lửa suýt đi ngay qua thô mộ nhà chúng tôi. Thật ra thì không phải ảnh sợ xe lửa động long mạch lâm. Ành thành thật tin tưởng thế, tin noi sự thiêng liêng của một trật tự cũ, thấy ngôi miếu nhỏ dưới gốc cây da là đẹp, thấy con trâu kéo cây trước một rặng tre là nên thơ. Theo tôi thì những trò ấy chỉ là trò quen mắt thôi. Hai trăm năm nữa, người ta sẽ quen với hình ảnh anh thợ máy ngồi trên máy cày trước rặng tre, và hình ảnh mới ấy cũng sẽ nên thơ được như thường. »

Thú binh tĩnh nhảy lên một cái ghế đầu, trật khán đóng đập vào ngọn lửa. Ngọn lửa đã hạ. Những mảnh lửa vụn bị bắn tung lên bay như bướm bướm. Thú lại với tay lấy tờ sú cõi đựng đầy nước lạnh trên bàn thờ, tưới ngập chỗ còn ngùn khói.

— Sợ nhiều hơn bị thiệt hại, anh Tòn à, gi mà như là quyền lịchTau ấy, Thủ nói.

Tòn đứng chết sững như trời trống, há miệng, trố mắt mà nhìn những sợi khói thừa, nhỏ như sợi chỉ uốn minh theo hình khu ốc bay lên trần.

— Đã bảo không thiệt hại gi mà!

Sao anh chết sững thế?

— Tòn chồm lên bàn thờ đưa tay kéo quyền lịch. Giấy bắn cháy, nhưng tro còn y tờ. Tòn kéo ra thì những tờ giấy ấy lại rã nát xuống như hoa cải rã ra khi người cải táng nay nắp hòm lên. Tay anh run run hốt mờ tàn giấy ấy lên, ngửa ra mà xem, rồi những ngón tay gân guốc co quắp lại vò bẹ vụn ra trong một cơn tức giận.

Cái nắm tay chân nắn từ từ rút xuống, rải tro tàn bên cạnh bàn thờ. Tòn bơ phờ nhìn Bằng.

— Quyền gia phả nhà ta !

Bằng sửa lấy một vẻ mặt buồn cho hợp lục, một vẻ mặt buồn giongoose gào còn lưu lại rất nhiều dừng dừng :

— Thời, anh à, chán vạn gia đình khác không có nó thi đà sao.

Trong khi Tòn còn tần ngần đứng nhìn đồng tro, Bằng kéo Thủ trở lại

— Ủy, thật các bạn à !

Thú ngó nháo nhác rồi vừa hit, vừa nhảy xuống ván :

— Ấy chết, lửa trên bàn thờ.

Cả ba cùng chạy vội lên đó. Lửa



— Chỉ còn một bữa cơm nữa thôi, mai anh Bằng lại lên đường. Anh Thủ có gì vui không, để tiền anh ấy trong bữa ăn.

— Tôi chỉ muốn đưa anh Bằng một câu, nhưng lại sợ mich lòng.

— Không, anh không thể làm mich lòng tôi được, cứ đưa đi.

— Như thế này, anh không nhận sự thiêng liêng của mọi việc. Nhưng anh lại thấy cái Tết trong gia đình là thiêng liêng.

Bằng mỉm cười, nhìn Tòn như bảo anh ấy trả lời giùm anh.

— Không, anh Bằng không phải về đây ăn Tết như anh đâu. Anh chưa hiểu bụng anh nên không cho anh biết gì hết. Thực ra, anh chỉ về để rũ tội đi.

Và một miếng thịt mỡ với dưa giò, củ kiệu, Bằng ngón ngấu nói bằng cái miệng đầy ứ :

— Kề ra thi thịt mỡ cũng thiêng liêng đấy chứ. Có cả một câu ca dao lâu đời về thịt mỡ dưa hành. Nhưng các anh à, dân Việt Nam đưa ông bà ngày mồng ba Tết, ngày mồng ba là thiêng liêng. Nhưng dân Nam Việt (trừ vài gia đình có như nhà ta đây) lại đưa ông bà ngày mồng bốn, ngày mồng bốn là thiêng liêng. Vậy cái thiêng liêng chỉ tùy địa phương thôi à ?

Bữa cơm chót của Bằng lạnh không phải vì ai giận ai, mà vì Bằng đã làm họ lạc hướng, và họ đang cố tiêu hóa món ăn nặng hơn thịt mỡ mà Bằng đã đưa ra. Họ uống rượu nhiều, để nhận chim những bàn khoán mới.

Trên bàn thờ nhang đã cháy lụn tời cọng tre sơn đỏ; bình hương, sau ba ngày Tết, trông giống như một hải cảng sầm uất với rừng cột buồm chia thằng lên trời. Cột buồm ở đây là những chun nhang xanh, đồ mộc dày như lau sậy trong vựa hoang. Một cọng nhang trước khi chết, bùng lên trong cơn hấp hối. Gấp mói chun nhang bồi, và nhớ một luồng gió nhẹ thổi vào, lửa bắt cháy thành ngọn.

Cả ba gật gu, không ai hay gi că, cho đến khi tàn lửa rơi xuống mặt bàn thờ, ngùn cháy vật gi đó, Bằng mới ngoắc lên, đánh hơi rồi kêu :

— Gi mà nghe khen khét !

— Với anh thi cái gì cũng khét tuốt, không có gì thơm cả.

— Thật chớ không giòn đâu. Hai anh lắng nghe thử coi. Tòn hỉnh mũi hit hết hơi vò :

— Ủy, thật các bạn à !

Thú ngó nháo nhác rồi vừa hit, vừa nhảy xuống ván :

— Ấy chết, lửa trên bàn thờ.

Cả ba cùng chạy vội lên đó. Lửa

# Tết của Rừng Xanh

**D**ÙNG 1 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu mất liên lạc với anh em. Trời mưa dầm, lạnh buốt xương, dãy núi Trường Sơn đen ngòm như một viên mực tàu khổng lồ, dày đặc gai góc giây nhura chằng chịt lẫn nhau bùa lái « bát quái » trùm lấy chúng tôi, một thiêu nữ và ba thanh niên, với một bao lương khô, một con ngựa gầy và vài thứ vũ khí tùy thân, quần áo ướt như chuột lột. Tất cả bị lạc lỏng vào giữa rừng xanh đêm 22 tháng chạp Tết năm ấy.

— Anh Nam ơi ! Sao Bắc đầu ở ngả nào rồi anh ?

— Chị Hoài im lặng đi ! Cố nén cát lũ bày giờ ! Dao gầm san sàng ở tay ! Chúng ta sắp đi tìm Nam tào chứ không phải Bắc đầu nữa đâu. Tôi gắt người bạn gái đồng hành.

Tép ! Tép !

Tiếng Còp gầm, rít lên, ran ran vào sườn núi, gió thổi ào ào, mưa tầm tã. Bờ biển bốn chân, cuí nắp mình dưới cành lá rậm rạp, chúng tôi vừa chuyển dịch vừa lắng nghe gai góc ghi lại trên lưng một cách tì mì những gian khổ của một cuộc đấu tranh.

Tuần ngả rồi ! các anh ơi !

Hoài la thất thanh.

Có tiếng sột soạt của một cái gì đang rơi lồng lóc từ trên cao xuống,

Tuần ngả ! Tuần tuột chân rơi xuống vực !

Thiết vừa nói vừa mở tung cuốn dây mang săn sau lưng buộc một đầu vào một gốc cây, rồi vươn theo dây tuột xuống núi tim Tuấn. Mắt chùng một tiếng đồng hồ, mới kéo được Tuấn lên nhưng Tuấn đã mê man, vì cánh tay trái bị gãy.

— Anh Nam ơi, Tuấn đau, em cũng mê lâm chúng ta hãy tạm nghỉ chờ đi sâu vào rừng xanh lâm rồi. Hoài vừa run vừa rèn trong một bụi rậm.

— Một rồi à ! Trái cõi lại mà khiêng đi ! Tôi đã thường bảo anh Nam là gấp

bien cổ mà có phụ nữ di theo là tự mang tai họa vào mình mà !

Giọng nói của Thiết sắc và đanh như một mệnh lệnh chiến đấu.

Hoài ôm Tuấn cưỡi trên ngựa, tôi và Thiết gièp đường. Một con thú rừng nhảy vọt qua trên đầu chúng tôi, nghe tiếng « vút » tròn như một viên đạn vừa ra khỏi nòng súng đang ở độ cảng.

Lên dốc, xuống dốc, xuống dốc, lên dốc...

## Hồi ký của HỒNG NAM

« Bóp thi Bóp ! » Chim từ qui rắc những tiếng buồn xuống núi rừng ảm đạm.

Chim « từ qui » đã bay được một vòng, mưa dần dần dứt hạt, trời sấp sáng. Trong ánh sáng nhòe nhòe của bình minh, thấy mập mờ xa xa trên nền trời nhấp nhô toàn là đỉnh núi, trùng trùng điệp điệp lởm chởm nhàn nhở như chiếc hàm răng của ác thú có vẻ chờ đợi hàm dọa đoàn người lạc loài vào sào huyệt của rừng xanh.

Vượn hot, suối reo, còp gầm, voi rống, bản nhạc buổi sáng của núi ngàn nghe thật trầm bổng, lúc du dương, lúc ảo não, ào ào, xao xác, mèn màng lòng kẻ chiến binh.

Dừng chân trong một hang đá nhỏ, Hoài, cô nữ y tá trẻ tuổi bạn đồng hành của chúng tôi phải lo bằng bô cho Tuấn, tôi và Thiết đi kèm lại vũ khí và hành lý. Cả sản nghiệp chỉ còn lại 15 viên đạn, một súng trường, một súng lục và ba quả lựu đạn, quần áo lụng thực đã quăng cả lại dọc đường.

— Bây giờ tinh sao dày anh Nam ? Hay chúng ta đi tu tiên luôn.

Tôi đang bức mình cũng phải phi cưỡi trả lời Hoài :

— Sắp sửa tu xuống địa ngục dày, « cà cuống » chét đến cõi rồi còn mờ mòng.

Thiết cũng họa theo :

— Đè cho chị Hoài ở lại đây, tìm lấy một đức lang quân « Đười ươi » nữa rồi dựng nhà bên suối mà ở.

Cả ba cùng cười, tiếng cười rã rã vào sườn núi, tan dần trong tiếng suối chảy, nhỏ dần rồi chìm hẳn vào núi rừng tịch mịch.

Rừng quá rầm rộp lại có sương mù phủ kín nên ban ngày không thể tìm được bóng mặt trời, ban đêm không thấy trăng sao. Sau khi thảo luận với các bạn đồng hành, chúng tôi quyết định men theo giọng suối chảy mà đi theo kinh nghiệm, suối bao giờ cũng chảy xuôi về đồng bằng cả.

Không một đường mòn, không một bóng người, tôi đi trước cầm dao mìn đường, Thiết đi sau cầm súng hộ vệ.

Hoài và Tuấn cởi ngựa đi giữa. Đường

di theo hình tròn ốc, từ cao xuống thấp, từ đỉnh nọ bắt qua đỉnh kia trên vẫn không tìm thấy một dấu vết nào vào nhau như hình con số 8. Cảnh

đi càng thấy núi rừng trùng trùng Suốt đêm ấy, cả bọn không thể điệp điệp, vòng vây của Thiên nhiên nào nhắm mắt được. Hoài khóc, hình như càng ngày càng dày đặc Tuấn khóc, cả bọn tôi mong cho sự sinh hoạt của thú rừng càng ngày trời sáng để đi tìm Thiết.

càng thấy nhộn nhịp thêm. Cợp uốn Hai hôm sau, chúng tôi mới tìm nước, voi kéo đan kéo lũ lên nuthấy thi hài của Thiết đã bị giày nát xuống núi, bờ rừng, hươu nai dùra nhiều mảnh. Thiết chết dưới một rốn dọc theo đường đi. Thiết thở dài, có nhiều dấu chấn của voi đầm nát mái rừng chung quanh.

Tôi biết ngay là Thiết đi đường gấp đường còn xa lắm, có lẽ chúng voi nên trèo lên cây trốn nhưng chẳng lạc sang Cao mèn mất, anh Nam ơi may bị voi nhìn thấy nên đã bị nạn.

Hoài là dọc đường, tôi và Thiết m hôi trán nhỏ giọt, đã hai ngày tr chung tôi không có một tí gì lót da

Tuần không bước được nữa.

Thiết đưa Hoài và Tuấn vào ng trong một bụi rậm, tôi xách lựu đ

xuống suối tim đồ ăn. Hai tiếng n

liên tiếp, bot nước tung lên, cá lờn c bé chết nổi trắng bụng giữa vực sá

và bị nước cuốn trôi theo dòng. T

đứng ở dọc bờ vớt cá lên, nhóm lú

nướng chín rồi mang về. Cả bọn che

một bữa thật no nè.

Tôi dắt ngựa xuống bờ suối cho an cõ, Hoài lo buộc lại vết thương cho Tuấn, Thiết xách súng vào rừng tim đồ ăn huỗi chiều.

Trời đã xế chiều, tôi đã sắp đặt việc khởi hành xong vẫn không thấy Thiết về. Chờ mãi đến tối Thiết cũng không về. Tôi và Hoài hoảng hốt

Một túp lều nhỏ lợp lá chuối rừng được cất lên trên chóp núi, chung quanh có hàng rào bằng nứa xanh bao bọc.

Tuần vì bị gãy một cánh tay, thiếu thuốc men, lại phải đi đường liên tiếp nên sức Tuấn hờn đó đã suy nhược lắm. Anh nằm mê man không chịu ăn uống gì cả. Tôi và Hoài nhìn nhau thở dài.

Sáng 30 Tết trong lúc ở đồng bằng, đồng bào rộn rịp sắm sửa đón xuân sang, thi ở đây tôi và Hoài xách súng thất thểu vào rừng tìm đồ ăn lót dạ, chúng tôi đã nhặt đói suốt một ngày hôm qua. Hai đứa mồi đi được một khoảng đường thoáng thấy một đàn bò rừng đang ăn cỏ ở bờ suối bên kia. Hoài và tôi lén lỏi xuống nước trèo lên một hòn đá thật lớn nằm giữa dòng suối.

Nhầm vào con bò lớn nhất đàn, tôi kéo cõi súng. Ngày giờ cũng kể rồi, tôi định giết con ngựa ăn thịt, Hoài cố gắng di chản nhẹ ! Nếu không, chúng ta cũng chết đói ở đây mất.

Hoài khóc, nàng nhất định từ chối. Chúng tôi dành đất nhau đi bắt « nhái » nhóm lửa nướng chín rồi mang về ăn với rau má nhỏ được ở các gốc cây gần bờ suối.

thứ hai đã bỏ chúng tôi sang thế giới khác. Hoài ôm lấy tôi khóc, tiếng khóc nức nở theo tiếng suối chảy tiếng vượn hot, nghe biền ào náo như một bản « nam ai ».

Dựng xong chiếc bàn thờ bằng nứa tôi lấy lưỡi lè vạch bắc bàn đỗ Việt nam lên một tảng đá rồi đặt lên bàn thờ có bài vị của Tuấn và Thiết. Từ già túp lều chúng tôi lại tiếp tục lèn đường.

Ngày đi, đêm nghỉ trong các hang đá, Hoài cười ngựa, tôi đi chán. Chiều mừng ba Tết, tôi lên cơn sốt phải nằm lại dưới một bụi cây lớn dọc đường. Đạn hết nhẵn, súng đã thành vật vô dụng. Hoài đòi là nằm mê mật bên cạnh tôi. Đánh thức Hoài dậy, tôi bảo nàng :

— Bây giờ cũng kể rồi, tôi định giết con ngựa ăn thịt, Hoài cố gắng di chản nhẹ ! Nếu không, chúng ta cũng chết đói ở đây mất.

Hoài khóc, nàng nhất định từ chối. Chúng tôi dành đất nhau đi bắt « nhái » nhóm lửa nướng chín rồi mang về ăn với rau má nhỏ được ở các gốc cây gần bờ suối.



Quần áo cả hai đứa rách tả tơi, râu và tóc càng ngày càng mọc dài. Hoài, cô nữ sinh trường Đồng khánh năm xưa, bây giờ chỉ còn là một người rừng, da đen như Môi.

Suối vẫn chảy xuôi, chúng tôi vẫn đi núi rừng vẫn mù mịt không một mây may hứa hẹn của ngày mai.

Đi ba hôm liền, lót dạ dày bằng củ nâu cùng các thứ mầm non của cây cối hái được dọc đường. Hoài đã qua kiệt sức. Không thể nào ngồi cưỡng trên lưng ngựa nữa.

Ngồi thiêu bén cạnh chỗ Hoài nằm, tôi chưa nghĩ ra được một lối thoát nào cho số phận cả. Bỗng thấy xa xa, ở đỉnh núi bên kia thấp thoáng có lèn khói xanh bay lên. Tôi mừng cuống quýt, vội bế Hoài đặt lên ngựa, trói chặt nàng ở trên yên. Tôi dắt ngựa đi tìm chỗ phát sinh lèn khói đó.

(Xem tiếp trang 38)





## của Giang Tân



**H**ÔM nay nhàn  
lên tẩm lịch đúng  
vào ngày kiêng của  
dân Việt mình :

14 tháng 10 (thiếu) năm Quý Tỵ.

Mồng năm, mười bốn, băm ba,  
Cứ ba ngày ấy dừng ra khỏi nhà.

Chính ngày hôm nay tôi nhận được thư Bạn. Trong thư, Bạn dặn phải viết thư kẽ cho Bạn biết. Saigon sầm sảm đón Tết ra sao và nhất là Bạn lại cố đòi hỏi tôi phải cho Bạn rõ cảm tưởng của tôi đối với Xuân năm nay như thế nào, thật khó trả lời cho Bạn !

Hôm nay là ngày kiêng, một trong ba ngày trong tháng không nên « ra khỏi nhà ». Cố lẽ ở thời đại nguyên tử này chẳng còn có ai tin vào hai câu trên đây, nhưng nếu có ai tin chẳng nưa thì người cầm viết, sống với ngòi viết cũng không được gác viết dù có đoán biết « bút sa có lúc nhà phải cháy ». Tôi không kiêng nên tôi đã dám viết thư trả lời Bạn.

Viết thư Xuân cho Bạn ngày hôm nay kè cưng hơi sớm đây ! Hay Bạn cũng có quan niệm đón Xuân như làng báo đón Xuân, chưa đến Xuân nhưng cứ tưởng tượng Xuân đã về, rồi viết lên đây tập báo, in trước một hai tháng, ngồi đợi Xuân về, để bắn cho thiên hạ và bắt thiên hạ tưởng tượng Xuân qua óc tưởng tượng của mình ?

Xuân năm nay sẽ phải khác Xuân năm ngoái, Xuân Quý Tỵ át không thể giống Xuân năm Ất Dậu. Mỗi năm Dân Tộc mỗi khôn lớn thì mùa Xuân Dân Tộc cũng phải thay đổi. Theo luật biến chung, trong vũ trụ có vật nào đứng yên, nên có mùa Xuân nào lại có thể giống một mùa Xuân nào được.

Nói dài giòng như vậy là cũng chỉ muốn cho bạn biết ngay bây giờ dân Saigon chưa có dấu hiệu gì sầm sảm đón Xuân nhưng làng báo ở đây đã rực rịch đón Xuân rồi !

Catinat, Bonard, Gia Long, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Chợ Bến Thành, cầu Ông Lãnh trăm nghìn con đường

khác nữa đều đông nghịt người đi sắm Tết.

thứ, trong chợ bày bán vật gì là bà sắm đủ vật ấy. Nếu Saigon có đủ « hai trăm gia đình » như gia đình bà thì dân nghèo chắc không còn thể nào sắm nổi một thứ gì mà ăn Tết nữa nhất là đối với cái Tết năm nay, mọi vật tăng giá vùn vụt...

Ngày đêm, làn sóng người và xe cộ vui nhất là xe cộ như không bao giờ ngừng chảy. Sắp đến ngày Tết hay giữa cản Tết về, cái gì cũng tung bừng hơn thường lệ. Người như hình đồng hồ, xe cộ đồng hồ, hàng hóa nhiều hơn, và giá bán mọi vật cũng có pha tăng lên, rồi tiếng ồn ào... tất cả và tất cả cái gì cũng pha nhân lên gấp năm, gấp mười cả Bạn ạ !

Chợ Bến Thành, đúng vào địa điểm chúng ta lại thấy dựng lên những giàn lều bày la liệt nào mít, rực rỡ, bán ngọt... nhân vật giữ hàng vẫn nhún khuân mặt trát đầy phấn và luôn luôn nở nụ cười như những hình nộm để đón đưa khách. Saigon cũng như Huế, Hà Nội, Hải Phòng và tất thảy mấy long thành phố « hoa lệ » trên giải đất nước mảnh kề nặng túi bao giờ cũng ăn Tết tung bừng nhộn nhịp hơn kẽ khố rách áo ôm. Điểm ấy chắc mọi người đều cùng nhận xét như chúng mình.

Hãy nhìn cảnh ấy giữa Saigon đã Trông kìa, một bà nő béo tròn như con lợn quay mới ở chợ Bến Thành bước ra. Después sau bà, ba bốn người : đàn ông vừa da bì đang từ hục khuân vác những vali bá sáu : náo lejume Dalat, cam Tàu đưa hấu Trảng Bàng, Ba Quẹo... dù

Nó, một lớp người : trai cõi, gái cõi, đàn ông, đầu trết « bi ống tin » lảng bống, đúng đắn đúng đinh trong bộ « com lè » có những đường xép sắc như lưỡi dao, leo dẻo theo sau là những người đàn bà, sờn sờn

tươi cõi, « xuân xanh đến tuổi dậy thì » cõi, ta áo của họ thoi dù màu sắc sõi ; cõi, tai, ngón

tay... đều bị « xiềng » nào cà rá, bông tai, nhẫn, kiêng vàng... Màu vàng dưới ánh nắng mặt trời làm khò mắt cho những khách qua đường thôi ! Họ nhún nhão dạo khắp các ngã đường, vào tiệm này hỏi mua vật này, vào tiệm khác, tìm mua vật nõi. Mỗi lần họ đi qua, một mùi hương thơm nức xông lên tưởng chừng như họ vừa tắm trong bể nước hoa mới ra.

Xem chúng họ đã mỏi chân rồi đây ! Cả tốp lại ghé vào một tiệm giải khát. Tiếp sau đó, họ lo sầm sảm đón Xuân và chính lúc này họ cũng đang sầm sảm đón Xuân. Mấy anh « xέc vơ » chạy vang xít, dạ dạ, vang vang, chờ mong ở một món « buồm hoa » hậu hор ngày thường. Mấy em bé đánh giày cũng đỡ chực sẵn.

— Đánh giày thấy ? Đánh giày cõi ?  
Thầy cõi gật đầu.

Các em cùi xuồng, cùi lẩy chân thầy, ôm lấy chân cõi. Năm hết Tết đến, mấy em tốp muôn xin thầy cõi lên ba đồng, nhưng kỳ kèo rồi thầy cõi vẫn trả đúng theo giá thường lệ : hai đồng, không thêm không bớt.

Mấy em lại mang chiếc hộp gỗ, đứng nhìn và chờ đợi, sầm sảm đón Xuân bằng cách sầm sảm Xuân cho thiên hạ trước đã.

Sáu tưối vào, thầy cõi đã lại sét. Thầy cõi vừa sưa soạn đứng dậy là có người đứng chờ đợi kêt ly sưa của thầy cõi uống còn lại, hoặc dành dặt nhau cái bánh ngọt có răng thầy cõi cắn dở.

Bọn họ hắt tấp nhét vào dạ dày chút của thưa của thầy cõi sầm sảm đón Xuân, còn sót lại. Họ cũng sầm sảm đón Xuân đây !

Thầy cõi bước ra cửa. Bã có sẵn mây cõi xích lô chờ chực. Thầy cõi bước lên xe, cười cười, nói nói bàn tán về Tết, về Xuân, thì anh phu xe vẫn gõ lưng đáp...

Saigon sầm sảm đón Tết như thế ấy ! Người túi nặng, bụng nặng, kẽ lồng hầu bao, lồng bao từ đang sầm sảm đón Xuân như thế ấy ! Còn một lớp người nữa,



Từ ngày trên đất nước, tiếng phao mừng Xuân được thay bằng tiếng súng, cái ý thiết tha chờ đợi Xuân về của chúng ta không thu hẹp trong cái lợi riêng tư nhỏ nhặt của tuổi thơ ngày và thời kỳ cấp sách đi học nữa. Có phải thế không Bạn ? Cứ mỗi độ Xuân về, chúng ta cũng như tôi, chúng ta lại nhớ đến tuổi thơ ngày mà luyện tiếc. Chúng ta tiếc ở cái tuổi vô tư của thời kỳ niên thiếu. Không

phải chúng ta tiếc vì không có người cho chúng ta bán quần áo mới, mừng tuổi chúng ta bằng số tiền gói kỹ trong bao giấy điều hoặc được ăn uống luôn miệng ròng rã suốt mấy ngày trong buổi đầu năm. Chúng ta đâu thêm nghĩ đến những cái vóc muôn con trẻ ấy. Chúng ta tưởng nghĩ đến những gì cao đẹp hơn.

Chúng ta đã khôn lớn, vì Dân tộc cũng đã khôn lớn. Dân tộc đang hùng dũng đứng dậy đón Xuân và chúng ta cũng đã từng hy sinh tất cả để lo vun trồng cây hạnh phúc cho dân tộc.

Xuân trẻ, đẹp. Xuân mang vẻ bao hy vọng, bao tin tưởng...

Hoa mai tó màu vàng trên nền rừng xanh thẳm. Màu vàng tượng trưng cho niềm hy vọng. Hoa huệ nhuộm trắng khu vườn. Màu trắng nói lên lòng tinh khiết. Bông hướng thâm đỏ gieo nguồn tưới sáng. Xuân Dân tộc đượm bao nét lành mạnh thân yêu. Xuân đem về hy vọng, tin tưởng, trong sạch, tươi sáng...

Chúng ta cũng biết Xuân tròn đất luôn luôn tồn tại, Xuân . . . vẫn tiến lên vĩnh viễn nhưng có lẽ Xuân lòng bạn, Xuân lòng tôi, một mùa nào đã có chiều thay đổi. Nhưng dù sao cũng nên rui lên bạn ơi ! Một mùa Xuân tươi sáng đang chờ đợi chúng ta và chúng ta sẽ lại gặp nhau hân hỷ và liên hoan trong một mứt Xuân Huy Hoàng của Đất nước.

Xuân bước nhẹ trên chồi non lá mới. Bạn đời ơi ! Vui với chút trời hửng.

GIANG TÂN





TẬP VĂN của LƯU NGHÌ



HÈ Tết đến là tôi nhớ hồn. Người hồn đồng dồng cao, gầy như que diêm, với đôi mắt sáng trong, đầu tóc bù xù, không bao giờ chải. Hồn có vẻ liền thoáng như một con chuột nhắt, nói leo nhéo luôn móm. Hồn cũng có một cái tên « quai nòi » như thiên hạ. Nhưng cái sở thích của đời hồn đã đặt cho hồn một danh hiệu... bất hủ : « Tháng đốt pháo. »

Từ nhỏ đến bây giờ, tôi chưa hề biết ai thích đốt pháo như hồn. Đốt pháo đã thành một lề sống sôi nổi của hồn trong những ngày đầu Xuân.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi làm môi giới giữa hai đoạn thời gian đề đặt tuổi cho loài người, có lẽ hồn là người tận hưởng những niềm vui hơn ai hết.

Tết đến, hồn không cần mặc áo đẹp, không cần ăn đồ ngon. Hồn chỉ cần đốt pháo. Kè từ ngày hai mươi chín tháng Chạp, hồn đã bắt đầu vắng nhà. Đến mồng một Tết trở đi, gia đình hồn may lắm mới thấy mặt hồn giữa bữa ăn. Tất cả những thi giờ khác, hồn sống ngoài đường, loanh quanh trên những mớ xác pháo đỗ ối, giữa những tiếng nô đòn dập và trong khói mù thuốc súng.

Năm nào cũng thế, giữa cảnh xô bồ của những ngày cùng tận, thiên hạ lo âu, thanh toán mọi việc để tiếp đón mùa xuân mới, hồn cũng có một sự lo âu, đối với hồn, không phải là nhỏ. Hồn lo thế nào có thật nhiều pháo đỗ mà đốt, làm sao dự cho được những cuộc đốt pháo lớn nhất của phố Hội nhỏ hẹp này. Tôi là người bạn trung thành nhất của hồn từ cái ngày hai mươi chín tháng Chạp trở đi. Ngày ngày ấy, trong lúc những đứa trẻ khác xin xỏ, ăn cắp tiền của gia đình để đi đánh tôm cua, tảo cáo vụng trộm ở xó chợ, đầu đường, thi hồn, hồn cũng xoay tiễn bằng mọi cách để mua cho được pháo.

Đứng trước hàng pháo bày la liệt, mắt hồn đã sáng càng sáng thêm; hồn nhìn trừng trừng vào những lớp pháo bọc toàn màu giấy dờ. Hồn đưa tay sờ nhẹ trên lớp giấy bọc lỏng nhõn của những quả pháo lớn với một cử chỉ dịu dàng trêu mến; hồn cầm từng phông pháo lấy những ngón tay ẩn mạnh để đếm từng trái pháo như người khách hàng khó tính; nhưng có lẽ hồn sướng nhất là bốc lấy những miếng pháo dập nhỏ nhõn. Cái chất diêm sinh không giấy bọc,

## THÁNG ĐỐT PHÁO

cùng nhuộm một màu đỏ máu co sát da bàn tay như truyền cho hồn một hơi nóng.

Mắt hồn long lanh. Hồn đưa lên mũi ngửi, hit từng hơi dài... Hồn mua pháo với tất cả sự cẩn thận của một kẻ đã bị lừa bịp nhiều lần; hồn đi dạo khắp các hàng bán pháo, xem xét, chọn lựa... để mua cho kỳ được thử pháo tốt nhất. Đến hàng pháo nào hồn cũng lác lắc lão, mặc cả từng trái pháo một, và bao giờ trên gương mặt, cũng thề lè một sự thèm thuồng không dấu được.

Mua được pháo là hồn đốt ngay, bất kể đã có lệnh hay chưa có lệnh của nhà chức trách. Cảnh sát có nghe thấy, muốn đuổi bắt hồn, hồn chạy biến như một con thỏ rừng.

Năm đầu tiên tôi kết bạn với hồn chính là cái năm hồn bị lão Bếp Huề bắt vào bót vì đốt pháo sớm quá. Vào bót, hồn còn giữ khư khư mấy viên pháo dập và cả một phông pháo dép



dầu trong lưng quần. Hồn cõi nhõn mìn lén khung cửa nhõn có song sắt hỏi thăm mọi người :

— Năm nay có lệnh được đốt pháo không, hả các ông ?

Số là phó Hội nhõn như lòng bàn tay, muốn ra một công lệnh gì cho dân chúng biết chỉ cho lão Thin vác phèn la đi rao khắp phố là thiên hạ biết cả ngay. Nên, ngồi trong bờ kin, hồn vẫn lắng tai nghe tiếng phèn la lè rè, quen thuộc và giọng lão Thin đồng đặc :

— Hai bèn thành phố, lẳng lảng mà nghe : Quan lớn có truyền ra, Tết này ban ngày treo cờ, tối thấp lồng đèn từ mồng một đến mồng ba, cho đánh bạc, đốt pháo...

Được đốt pháo... là đủ cho hồn lầm rời. Đánh bạc ? Hồn không thiết.

Năm ấy, hồn được thả vào chiều ba mươi. Vừa ra khỏi công ty Cảnh sát hồn vội lấy viên pháo dập đặt trên vệ đường, tìm một hòn đá lớn, dập mạnh xuống viên pháo.

Viên pháo nổ vang, hồn cười ha ha. Rồi vừa chạy lom khom vừa quẹo viên pháo xuống mặt đường ; pháo nổ llop blop, rèn rèn, hồn cười hồn hêch, lui về tận sàn trong nhà hồn...

\*\*

### ĐÊM GIAO THỪA.

Cả phố Hội sắp sửa lên nhan đèn cúng lễ. Một vài tiếng pháo đã đệm nô xa xa.

Trong bóng đêm trù tịch thoáng nhẹ hương trầm, có lẽ hồn là người xuất hành về một hướng nhất định. Năm nào hồn cũng xuất hành về một hướng nhất định : hồn đến thẳng nhà ông Bác Phụng. Trong những giờ cúng tận của năm dài. Khi con người Á Đông kinh cần chờ làm cái lễ thèm tuối cho đời mình, thi hồn — thẳng đốt pháo — ngồi chồm chồm ở lề đường, trước nhà ông Bác Phụng. Hồn cũng chờ đợi lẽ giao thừa ; nhưng không phải để cảm thấy mình trưởng thành và trên đôi vai phủ dày thêm ít nhiều vui sống.

Cái kim đồng hồ càng xé dịch về nửa đêm tối mịt, hồn càng hồi hộp và sung sướng. Trong nhà, ông Bác Phụng đã tự tay nhen lửa lùi trâm ; trong hương khói tỏa lên cuồn cuộn, cảnh vàng son nhà ông Bác Phụng trông càng uy nghi, nghiêm kinh. Nhưng, uy nghi hay không, hồn không quan tâm mấy. Hồn chỉ mong những cây đèn sáp dỗ trên bàn thờ cháy thật mau, và tiếng chuông vang tạ ngàn nga, rót dài trong hương khói. Một tiếng áo quân xào xác tiến



ngoài đường. Có năm, hồn chỉ mặc một bộ quần áo cũ rích ; không phải vì mẹ hồn nghèo đến không sắm nổi một chiếc áo Tết cho con ; mà chính vì một lý lẽ của hồn :

— Mặc đồ tốt không cướp được pháo. Phải mặc cái thứ đồ thế này mới « làn đạn » vào được.

Bất cứ ở đâu có tiếng pháo dài là có hồn. Hồn như thuộc lầu cái chương trình đốt pháo của cả phố Hội xưa cũ này. Cả ngày mồng một, hồn sống suốt dọc đường Quảng Đông — con đường có nhiều tiệm buôn người Tàu hơn hết. Hồn nhớ rõ không những tên hiệu mà còn nhớ cả cái giờ đốt pháo của từng hiệu một. Hồn đặc biệt chú ý đến hai nhà : ông Xưởng bán kẹo và ông chủ Đại Thành có cái bụng to như cái thùng. Hai nhà ấy đốt pháo không kẽ tốn tiền. Mà thiên hạ đốt pháo nhiêu là hồn sướng, như pháo của chính hồn vậy.

Pháo của chính hồn, hồn đốt rất thận trọng và đốt đủ lối khác nhau. Lúc nào hồn túi áo của hồn cũng dày nhóc đủ loại pháo : pháo dép, pháo dập, pháo điền, pháo phong, pháo tre... tất cả loại pháo có tiếng nổ như tiếng súng. Hồn không thích loại pháo chỉ chạy loanh quanh như pháo chuột hoặc chỉ loạt xoẹt đồ sao như pháo bông ; cả thứ pháo thằng thiên phóng thẳng lên trời cao, hồn cũng chẳng ra chút nào.

Bao giờ hồn cũng mang theo lè kè một cái lòn bằng thiếc như lon sữa bò chảng hạn. Hè có cuộc cuộc đốt pháo thi, lúc nào cái lòn của hồn cũng vang cao hơn ai hết. Lũ trẻ khắp phố Hội phải nhìn nhận rằng hồn là « ông tổ » đốt pháo lon, mặc dù rất ghét hồn, vì cái tánh nói nhiều lát nhất.

Trước đây một năm, tôi gấp lại hồn giữa những ngày Tết tung bừng ở một đô thị nhỏ.

Hồn đang đánh cờ tướng với một ông cụ già. Vẽ mặt trầm ngâm, đôi mắt nhìn chăm chằm vào bàn gỗ, hai ngón tay, ngón chân của hồn cày sào vào mờ xác giấy tời bời còn ám lùa, buoi xói, tim tôi, xáo trộn. Bắt được một trái pháo còn nguyên vẹn, hồn ngắm nghía nắn bóp, xem xét kỹ lưỡng rồi thu vào túi áo.

Mặt hồn tươi hồn lên. Khói pháo quện với hương trầm tỏa mỏng trong không gian. Giây pháo nhà ông Bác Phụng đã biến thành xác giấy... Khi ấy, hồn mới yên tâm đi đốt pháo dạo khắp phố phường thơm hương trầm trữ tịch.

Mờ sáng mồng một đã thấy hồn



thấy tôi, mắt hồn sáng lên một chút. Hồn xin lỗi ông cụ già đưa tôi về một căn nhà nhỏ xinh xinh. Một chiếc giường bô, một khuôn bàn dày sách, báo, một bộ « xa lông » và ở góc bên phải : hương trầm tỏa khói trước bốn tấm hình lồng gương, những thân nhọn của hồn. Hồn tự tay soạn khay trà, rót nước mời tôi uống. Nhà hồn vắng như một cảnh chùa.

Nắng ấm tràn qua khung cửa sổ. Ngoài kia, màu vôi mới của phố phường rực sáng lên, những tà áo màu, những bộ y phục mới qua lại nhởn nhơ. Chợt một tiếng pháo nổ đồn dập ở nhà bên cạnh. Khói thuốc súng bay giật vào khung cửa sổ, tan mau trong ánh nắng.

Hồn vội vàng đưa tay lên bụt kin lỗ tai ; mặt hồn nhăn nhó như người sầu khổ nhất đời.

Tôi hỏi hồn :

— Anh không được khỏe ?

Hồn thong thả uống một ngụm nước trà, chậm rãi trả lời :

— Cám ơn anh. Tôi vẫn khỏe mạnh.

Rồi như chợt nhớ một điều gì, hồn nhìn tôi, cười nhè nhẹ.

— Chắc anh ngạc nhiên vì cữ chỉ vừa rồi của tôi. Trước đây, tôi mang danh là « tháng đốt pháo ». Đến nay, tôi lại có vẻ sợ pháo như sợ...

Hồn nhìn xuống nền nhà tự lự.

Tôi yên lặng thở khói thuốc lên trần nhà, cũng tự lự.

(đọc tiếp trang sau)





Hắn chàm rǎi nói tiếp :

— Từ hai năm nay, tôi sợ pháo lâm. Tiếng pháo nổ nhắc cho tôi những tiếng súng...

Hắn ngừng lại, như nghẹn ngào, mắt vẫn nhìn xuống đất.

Những tiếng súng đã làm tan nát gia đình của tôi và của nhiều người. Ở góc nhà hương trầm chờ tỏa khói lên cuồn cuộn, làm mờ đi những bức ảnh lồng gương.

Hắn chợt ngừng lên, thở dài, nhìn ra cửa sổ :

— Ngày trước, đối với tôi, tiếng pháo là tiếng nói của mùa xuân ; không tiếng pháo mùa xuân thật vô vị.

« Nhưng đến nay... tiếng pháo nổ, thuốc súng làm tôi liên nghĩ đến những cảnh chém giết, chết chóc ; và nhìn đồng xác pháo rơi bời, tôi cảm tưởng nhìn thấy bao nhiêu cái xác con người bị vùi dập trong cảnh máu xương... »

Hắn dùi mạnh tàn thuốc lá bên mép bàn, ném ra ngoài ánh nắng ; đôi xương quai hàm của hắn cứ động mạnh.

— Nhưng, gia đình tôi hay gia đình của mỗi người có tiêu tan di, cũng chẳng nghĩa gì. Con người chúng ta đã chém giết nhau nhiều quá rồi !

Đó mới là mối buồn khổ lớn nhất của anh, của tôi, hay của bất cứ người nào...

Một vài tiếng pháo đì-dèt nổ xa xa. Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn. Tự nhiên, trở lại trong tâm trí tôi hình ảnh « thắng đốt pháo » đang nhảy cồn giữa khói mù thuốc súng, và đang cười hênh héch nhìn cái lon thiếc lán dài trên đường nhựa lám tấm mưa... Nắng âm ấm rung rinh tràn qua cửa sổ.

LƯU NGHỊ



## NHÂN XUÂN



Tôi nhớ mùa xuân xưa,  
Tự thuở còn ngày thơ :  
Bên đình làng pháo đỗ,  
Nêu cao lồng lộng gió,  
Trống dục dã lòng tờ,  
Trai làng hồn hở,  
Cánh áo the đèn,  
Quần chúc-bầu diêm dúa,  
Gái cười nụ mắt đưa,  
Dập dùi ai đó chào hỏi vội :  
« Năm mới mừng « o » « ngọt »  
bánh dừa. »

Tôi nhớ xuân mùa xưa,  
Đình làng rộn tiếng trai tờ.  
Thôn nọ giặt giải đua thuyền,  
Thôn kia tháng cuộc cờ,  
Cười vui hơn pháo nổ...  
Các cụ áo điều thảm lai mó  
tóc bông,  
Gặp nhau hi-hà chúc Xuân,  
Chúc mùa lúa được,  
Chúc bông chất ngoan.

Xuân nay khói lửa lan tràn,  
Thôn xóm đồi nơi điu-hiu, lạnh  
Giao thừa đón Xuân tràng  
pháo súng,  
Trai tờ, đời nặng chiến chinh,  
Mẹ già nhơ-nhờ mùa xuân cũ.  
Một ngày « mò » : NƯỚC  
THÁI-BÌNH !

Xuân năm nay :  
Vạn mảnh lòng ngát hương  
trinh,  
Trót hẹn với thanh-bình,  
Trai hùng « say » nợ nước,  
Gái hiền « biệt » phán son.  
Gởi cho nhân-loại tình tri kỷ,  
Trong gió xuân lành : vạn  
tiếng THƯƠNG !

\*  
Nhân ai hoan lạc phố phường  
Bót mùi hoa lệ đón hương  
xuân về...

VIÊN LÃNG

## TẾT GIỮA RỪNG XANH

(Tiếp theo trang 31)

Vượt hai hòn núi, len lỏi trong các con đường mòn rất nhỏ, tôi mới tìm tới một làng Môi, xơ xác ba bốn nóc nhà. Nhìn thấy nhà cửa đồ dùng cũ họ, tôi biết ngay là họ chưa bao giờ tiếp xúc với dân cư miền đồng bằng. Đàn ông đàn bà đều trán truồng, sốn bỗng nghè săn bắn, hái hoa quả trong rừng và chăn nuôi súc vật. Thấy bốn chúng tôi, họ lẩn trốn vào rừng hẻ rẽ dùng nõ tên thuốc độc hắn ra. Tôi phải dơ tay làm hiệu, chỉ tay và Hoài nằm trên lưng ngựa ra hiệu cho họ biết chúng tôi là kè mắc nạn tò câu cùu.

Họ tỏ vẻ bằng lòng để tôi và Hoài trú ngụ ở nhà anh Mọi đầu đàn của họ.

Qua 5 ngày nghỉ ngơi, thấy đỡ ho súc, chúng tôi lại tiếp tục xuống núi.

Trưa ngày 15 tháng giêng chúng tôi tới đồng bằng nhưng không phản đồng bằng Việt Nam nữa mà là x Lasaо cách Nape (biên giới Lào-Việt) 20 cây số. Sông suối đã chảy xuôi nhưng xuôi về nước Lào.

Nhờ thông thạo tiếng Lào, chúng tôi được dân chúng địa phương giữ đỡ quần áo, cơm nước sau khi được nghe tất cả sự gian khổ của cuộc hành trình vượt Trường Sơn mà chúng tôi kể lại.

Sau một tháng, chúng tôi mới b được liên lạc với các anh em khác tôi có công việc phải đi lên miềng ngược, Hoài phải về xuôi tiếp t phận sự cũ.

Hôm chia tay, Hoài ôm tôi khóc nấc nỗi :

— Anh Nam ơi ! những người của thế hệ với chúng ta có biết Tuấn Thiết chết rồi không ? Có biết sự gian khổ của chúng ta không ? Bao giờ chúng ta lại gặp nhau được ?

Tôi bùi ngùi lên đường giữa m chiều mưa lạnh.

\*\*

Hai năm sau, một buổi sáng vào cuối thu, tôi vào ăn bún bò trong một quán nhỏ của một bà già người Huế ở sau chợ Đồng xuân của cố đô Huế. Nhìn lên vách quán thấy ảnh Hoài đang mỉm cười, tôi hỏi thăm bà chủ quán, mới biết bà cụ là mẹ đẻ của Hoài và Hoài đã bị tử thương cách đây một năm.

HỒNG NAM

ĐỜI MỚI

XUÂN 1954



Em vẫn đợi anh về  
Xuân qua, rồi hạ tối,  
Đến thu lại, đông sang.  
Dù nắng lửa chang chang,  
Dù rét về cắt thịt,  
Bóng anh xa mờ mịt

Tháng năm dài dằng dẳng

Em giữ trọn lời thề :

Ván cù đợi anh về

Đợi anh về mãi mãi.

Anh ơi anh ! đừng ngại !

Đừng lo lắng vì em

Đè tâm trí yếu mềm

Mà vóc hình tàn tạ.

Rừng xanh dù trụi lá,

Sông dù cạn, núi mòn,

Một tấm lòng sắt son

Em quyết tâm giữ

tron.

Nhớ lời anh căn dặn

Em không đọc thơ

sau,

Không ra đứng bên

căn,

Không nhìn trăng lúc

xé,

Không cho mắt úa

lệ,

Không bấm dốt ngón

tay

Không đếm p hút,

đếm giây,

Không thức dài đêm

trắng,



Không hão huyền mơ mộng  
Trăng nước nặng hương thề  
Ván cù đợi anh về  
Đợi anh về mãi mãi.  
Tin thư dù vắng lại,  
Ván bền chí vững lòng  
Nuôi tin tưởng thành công  
Ngày anh về chiến thắng.

Một ngày về tươi sáng  
Chung tất cả dân mình  
Riêng em và riêng anh,  
Đó là ngày sum họp  
Cúng là ngày tươi đẹp  
Của tình vợ, nghĩa chồng  
Trọn hai tiếng thủy chung  
Đá bẩy lâu gìn giữ.

Đêm nay bên cửa sổ,  
Cùng dưới mái tranh

xưa  
Giữa giờ đèn giao

thừa  
Vâng tiếng cười hoan

hì,  
Vâng bóng chồng yêu  
quí,

Vâng cả bóng Xuân

về,  
Viết thư này gửi đi

Mai đây, nơi quan tài  
Đọc thư em gửi lại

Nó nụ cười hân hoan

...

Ngày anh, em, chờ  
trong

Ngày đòi ta mong ước  
Là ngày XUÂN ĐẤT NƯỚC

Ngày Xuân của đôi ta  
Ngày anh vui trở về

Ngày em thôi chờ đợi !

Làm dè dặt lại bài « Bối anh về »  
của Simonov và bài « Em ơi ! cứ đợi  
anh về » của Kiên Giang.

GIANG TÂN

TRANG 37

# HỘI HỌA 1953

## ĐÃ NÓI ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

của ĐẶNG TÂM THÀNH

**H**ÔNG ai có thể chối  
cãi được rằng: từ  
ngày giang sơn quật khởi,  
ngành Hội họa đã cung  
ngành Ca nhạc giúp một  
phần rất lớn vào công cuộc  
giải phóng dân trí.

Tại sao vậy? Há không phải tại rằng:  
hội họa xưa nay vẫn là thứ từ ngữ phổ  
thông của hàng người mù chữ. Chứng cứ  
là các tranh hình và các tượng hoặc phù  
diêu, ở nhà thờ Gia tô cũng như chùa  
chiến, miêu mạo theo đạo Phật, đạo Hồi  
hồi chặng qua cũng chỉ là những câu  
chuyện được kể lại cho nhân dân thất  
học hiểu biết sự tích giáo lý, kể lại bằng  
mọi thuật tạo hình thời.

Mà dân trí của mình thì, về trước khoảng  
1915-18, vẫn còn thấp kém lắm: 85%  
dân số mắc nạn i tờ. Cho nên ai quan  
tâm đến việc giáo dục đại chúng cũng đều  
mang ơn giới hội họa rất nhiều trong  
mấy năm gần đây, họa sĩ đã dùng ngòi  
bút và màu sắc tê khai thông dân trí  
bằng tranh hình hoặc vẽ trên áp  
phích các báo chí với nhiều nhất là ở trên  
các bức tường, bức vách, bức phên, bức  
liếp, dựng khắp nơi, khắp chốn cho đến  
tận mọi ngõ hẻm hang cùng toàn quốc.  
Tranh hình đã mở đường cho phong  
trào Bình dân học tập. Họa sĩ đã là đội  
lính tiền phong của mặt trận trừ giặc  
đốt.

Vậy thì vai trò thứ nhất của Hội họa  
đã ngu ở việc giáo dục sơ khai của nhân  
dân, trong công cuộc kiến thiết quốc gia.

Vai trò thứ nhì, không kém phần quan  
trọng, của Hội họa là việc tuyên truyền  
cho uy danh của dân tộc, trong lúc mới  
được gộp mặt với thế giới: vì tranh hình  
là một thứ ngôn ngữ quốc tế, nó có tính  
cách vạn năng như âm nhạc thuần túy  
vậy. Màu sắc và cách bố trí các tượng  
quan màu sắc, xưa nay vẫn là tiếng nói  
phổ biến của những người khác ngôn  
ngữ dùng để trao đổi ý kiến với nhau;  
hơn nữa màu sắc cũng lại còn là phương  
tiện để thể hiện sở thích, thể hiện thị  
hiểu không những là của từng cá nhân  
mà lại còn là của từng đoàn thể, của

từng dân tộc một: mẫu cờ bao giờ cũng  
là thể hiện tinh thần của con người ta,  
tức là ý định của con người ta. Ngạn ngữ  
Việt Nam cũng đã từng nói: « Nay, mỗi  
người một ý; lịch sự, mỗi người một  
mẫu. »

Vậy thì, hội họa có nhiệm vụ đại diện  
cho xứ sở từng thời kỳ lịch sử, đại diện  
cho khuynh hướng của từng dân tộc: nó  
phải nói lên được tiếng nói của dân  
tộc, trước là để cảm hóa lẫn nhau ở  
trong tập đoàn của mình, sau là để truyền  
cảm với quốc tế.

Nhiệm vụ của nó phải là thế, ấy thế  
mà nhìn lại nền hội họa nội thành, vào  
năm 1953, thì chúng ta thấy gì?

Chúng ta thấy nhà cầm quyền, vì mục  
đich khuyễn khích nghệ thuật hay vì  
mục đích khuếch trương kỹ nghệ — hai  
việc đều đáng khen cả — đã hết sức nâng  
đỡ Hội họa, có lúc đã nâng đỡ quá sức,  
nên mấy hỷ trường quốc gia mặc nhiên

đã hóa ra các phòng triển lãm thường  
xuyên, tranh hình được đem ra phổ bày  
cá tính nghệ thuật vậy.

Nhưng đó là N. Huyền về thời tiền  
cũ, sau 1945 rồi thì, mặc dù  
là rồi đây sẽ có một « phổ triển lãm »,  
một « hội chợ triển lãm » mất. Sở dĩ  
người ta lo là xét trong cái số trung bình  
là 27 họa sĩ lớn nhỏ (cứ 15 ngày lại có  
một thứ triển lãm) đã ra mắt đồng bào,  
trong năm vừa qua, thì kê thử già, dù  
rộng lượng mấy di nứa tất cũng chỉ lọc  
ra được có ba « cây vẽ tiêu biểu » thôi.

Đó là hai nam họa sĩ: Nguyễn Huyền  
và Đinh Minh, và một « nữ họa sĩ », bà  
Dung Đoan.

**T**UYỀN lụa xong rồi, bây giờ ta thử  
biết giá ba vị đó xem họ đã nói được  
những gì?

Riêng đối với họa sĩ N. Huyền thì bạn  
lắng tranh thầy đều nhớ đến con người  
cô một nét bút gần gốc không kém gì  
nét mặt của họa sĩ; nét bút đó đã được  
một tư tưởng gang thép điều khiển nên  
đã có kẻ mắt xanh gọi Huyền là « họa sĩ  
của bắp thịt ».

mẫu ra rồi, khởi sắc nhất, chỉ có một  
dòng về gia đình dân chài thôi nhưng đây  
đã là một gia đình đoàn viên trên mũi  
huyền, quần áo là lượt, gia đình ngư  
phủ « đã qua cơn sóng gió rồi », nghĩa  
là bức tranh con thuyền đã cập bến, biểu  
tượng tinh thần cầu an, tinh thần hướng  
hướng: thuyền đứng, thuyền đã cắm  
sào, buồm đã hết gió.

Nguyễn Huyền 1953 đã là một con  
huyền thả trên mặt nước ao tù rồi vậy.  
Cho nên những « bắp thịt » của chàng  
cũng cạn nhựa sống. Cho nên những nét  
gần gốc của chàng cũng khô cằn, cứng  
nhắc, sắc sạc. Cho nên vẻ mặt của chàng  
cũng kém phần quắc thước.

Cá tính nghệ thuật ấy đã xuống dốc  
rồi chăng? Nó chỉ thốt ra được một tiếng  
hở dài não nuột mà thôi.

**N**ẾU N. Huyền là thuộc « mệnh  
sắc », Tạ Ty là kỹ sư của « hình kỹ hoa » thi Đinh Minh thuộc « mệnh thủy »: N. V. Ty là nhiếp ảnh của « lung nở chất họa (là nguyên liệu, là nền, là mẫu, dàn) », nếu P. S. Ngọc là thụy rên và cảnh v.v.) của Đinh Minh gần đạt « nét lửa », nếu N. V. Đôn là Tạo được tới độ tinh tế nhí của Lương Xuân Nhị; của « thế giới ngày thơ », nếu B. X. Phí họa của Đinh Minh gần đạt được tới là trùm gánh xiếc « hý họa » thi Nguyễn Huyền của Nguyễn cao Đàm. Sở dĩ Huyền đã là tay phó cả của « xưởng » có sự « gần đạt được » ấy là vì cá tính

của Đinh Minh xém phần độc đáo: Đinh

Thực vậy, mỗi bức tranh của họa sĩ Minh đã đi vào con đường mòn của những  
cả một trường tranh đấu, trong đó may mắn khuỷu cong khai thác những từ  
cử chỉ, mỗi cử động của người và vật năm nǎo năm nǎo kia rồi, mà tên họ  
một sự việc, mà sự việc đó có thể hoàn là những bức thay cả, như Trần  
bằng một bắp thịt: nhân vật của Huỳnh Quang Cầm, như Mai Trung Thứ, hay ít  
đã rung cảm, đã suy nghĩ, đã hành động cũng đã là những mặt thư lành nghề  
bằng bắp thịt, mà bắp thịt đó lại đưa tóc, như Lê Văn Đệ cùng đồng hội.

Cho nên Đinh Minh chỉ là hồn quang  
« mẫu nóng », máu và nét đặc biệt  
mòi nhất của một thời xa xưa: thời tượng  
trung, vốn nó đã bị thế sự xưa vào góc  
tối tăm nhất của lịch sử rồi.

Họa sĩ Huyền đã tạo ra cho mình

bởi vậy, xem tranh Đinh Minh, kẻ thức  
giá như thấy minh lục vào một viện bảo  
tàng, quanh minh toàn những bia ống  
mộc meo, những giáp trụ, sace sờ thì sace  
sờ thật nhưng cũng chỉ có là sace sờ thôi,  
và, cũng vì sace sờ nên cũng chỉ gây được  
nỗi một ấn tượng hoa hoé hoa sói thôi  
vậy.

Hòn nữa, đôi lúc người ta có cảm giác  
lỡ bước đến minh vào một tha ma, lồng  
vốn đầy đủ dám ba bóng dáng của những  
hình ma, khiến cho người ta rờn rợn  
nhìn hơn là rung cảm, khiến cho người  
ta mủi lòng hơn là phẫn khởi.

Họa sĩ Đinh Minh là hậu thân của một  
thế đã qua, qua hẳn rồi. Tiếng nói của  
Đinh Minh do đó chỉ là tiếng nhại lại của  
một đoàn ca sĩ đã quá mùa rồi thời vậy.

**B**ÀY giờ đến « nữ họa sĩ » Dung  
Đoan. Thi đây cuộc Triển lãm về vụ cuối  
hè 1953 của bà của bà quả là một vụ  
« cảnh chết = nature morte », trong  
toàn những thứ quả đã chín quá,



năm ngoái, « gánh » Mạnh Quỳnh đã gây  
nỗi một thời trai thầm dày hoạt động tin  
đời cho lớp thanh thiếu nhi Bắc Việt,  
với những vở Thạch Sanh, Dứa bé tí  
hòn Hòn Nam Quan.

Mặc dầu là chưa khai thác kho tàng  
truyền thuyết của dân tộc được đầy đủ,  
song sáng kiến của M. Quỳnh cũng đã  
mở được lối thoát cho nghề « săn khấu  
non bộ », và đặt được viên gạch đầu tiên  
vào công cuộc kiến thiết phim hoạt họa  
(dessins animés). Nếu công trình đó  
được nhân dân khuyến khích thì thế nào  
nó cũng phải thành sự, nhưng tiếc thay!  
nhân dân Bắc Việt còn nhiều nhiệm vụ  
khẩn cấp khác để giải quyết lúc thời,  
nên Mạnh Quỳnh đánh tạm ôm hận chờ  
thời, trong khi chàng mở lối truyền bá  
hội họa phổ thông.

Đoug một ý kiến ấy với M. Quỳnh, và  
vụ một công tác sâu xa hơn, Lương Xuân  
Nhị cũng đã « tung chấn » ra để gánh  
vác một xưởng học bình dân thiết lập  
trong trụ sở hội Tri Trí cũ tại Hà Nội. Với  
kinh nghiệm dày dặn của mình, với ý  
thức phục chân thuần của mình, L. X.  
Nhị đã cố « rút ruột lầm » ra để cố gắng  
lấy một thế hệ họa sĩ mới, về cả lý luận  
lẫn thực hành.

Nỗi súc cây v.v. lão thành này, còn phải  
kết nối một cây bút lồng tuy trẻ nhưng  
rất lão luyện và rất thực tế: đó là Bùi  
Xuân Phái, người bề ngoài có một vẻ thư  
sinh thời lêu lõng nhưng đời sống nội  
tâm lại là cả một « lò lửa » bùng bùng  
bốc cháy tuy hàn hùng mỏi tỏa lèn  
cập mắt mênh mông đượm một nỗi buồn  
thiền cõi, song luôn luôn ngọt lùa nở đã  
kết tinh vào những nét sắc và gọn của  
các bức họa cực kỳ là tinh xác của  
tay vẽ nhanh và đúng số 1 hiện thời của  
đất nước.

Bùi Xuân Phái gầu đây có trình bày  
công trình sáng tác của môn phái mình,  
ở trong một khung cảnh thân mật và ấm  
cúng, giữa những tâm hồn yêu nghề và  
tận tụy phụng sự lý tưởng của mình.  
Đầu tiên tung ra đã hứa hẹn khá nhiều.  
Đó là một triệu chứng đáng mừng cho  
giới Hội họa, hiện đang sống trầm hùng  
với toàn dân đất Bắc.

**R**ÚT lại thì về phía công khai,  
ngành Hội họa năm qua đã phát triển  
khá mạnh trên bình diện Thương Mại,  
cho nên họa phẩm đã cất lên nỗi một  
tiếng rao hàng khá ăn khách — khách  
đầy phần lớn là hàng ngoại nhập trộc  
phù và từng lớp « phú hảo nhờ thời thế  
mà hành tiến ».

Còn về phía thăm lặng thì ngành Hội  
họa thị thành cũng hòa tiêng nói với  
phản đồng điệu với tiếng gọi của nền Hội  
họa nông thôn, để chuẩn bị phụng sự  
quảng đại nhân dân.



NĂM nay ăn Tết ở quê nhà, tôi không khỏi hồi tưởng lại cái Tết đầu tiên ném trại ở xứ ngoài cách đây 13 năm khi còn là một tên lính thợ không nghề tại Pháp (tức ONS hay Công binh).

Năm 1940, chúng tôi qua Mạc xá vào tháng tư, thi tháng 6 Ba lè thất thủ.

Tết Tân Tỵ (27-1-41) nhằm giữa lúc chúng tôi phải chịu một mùa lạnh cực kỳ gắt gao ở Lyon, cái tinh trót át, và sương mù có tiếng không thua gì Luân đồn.

Ai cũng tưởng Pháp Đức đã ký định chiến thì lính thợ Việt Nam sẽ được trở về quê quán, nên chúng tôi định nịnh sẽ ăn cái Tết Tân Tỵ đó ở xứ sở giữa cảnh sum họp của gia đình. Nào ngờ thời cuộc lại định một cách khác!

Không năm nào xứ Pháp lại lạnh như năm 1940! Tuyết, tuyết khắp nơi; mắt ngước nhìn chỗ nào cũng thấy tuyết, một màu trắng xóa, ảm đạm. Những ai thường ca ngợi tuyết rụng, sương rơi... trong thi phú, nếu được mục kích cảnh đó trực tiếp như



## « CÔNG TY ĂN TẾT » của Việt kiều ở Pháp

### Ký ức của ĐÀO GIA

chúng tôi, ăn hàn hết muôn ngâm vịnh, rằng họ sẽ run lập cập, đập vào nhau, dẫu họ lấy hết nghị lực mà chống lại.

Mùi, tai họ tím bầm, cứng buốt tay như miếng thịt chết. Nước mũi luôn luôn chảy và kết thành băng trên môi: Mắt không khóc mà cũng rung rung... lè. Rét! rét buốt ruột, rét thấu gan. Rét nước đó thi chỉ còn thứ chui vào « ô ». Nhưng...

« Tết nhất rồi, anh em ta cũng phải sắm sửa chứ. Tôi đã bấm tay, năm nay năm Thìn tháng thiếu, thi 29 tức án làm 30 Tết ».

Tiếng anh Dũng, người có ít Nho học và từng làm hương lý trong làng. Rồi anh dõng dạc gọi những bạn muốn nhập « Công ty ăn Tết » của anh:

— Anh em nào muốn « chén » với chúng tôi thì đưa tiền đây, ta hùn nhau mà mua gà, thô, bánh rượu, lè lên kẽo muộn rồi. « Cơ » bên kia người ta sẵn sàng đâu đấy, chỉ còn có chờ giao thừa.

Thế là cả trại nào nhiệt; tiếng gọi nhau rối rít; khắp nơi bàn Tết, vui đáo để!

### Sắm Tết: cả một vần đẽ

SÁM Tết vào cái năm 1940 ở nước Pháp vừa định chiến, không phải là chuyện đẽ! Mua cái gì cũng phải có « tích-kê ». Bởi vậy nảy ra

cái nạn đầu cơ, đầu cõi không những ở ngoài đường giữa dân Pháp và dân Việt mà cả ở trong trại giữa dân

bánh mua « chợ đen » tại tiệm có các (5 quan ; lúc ấy đồng bạc vẫn 10 quan) về trai phải trả 1\$, 1\$20

Mà phải nán nỉ, phải là bà con thuộc, anh « lái buôn » mới bán. Cảnh này; họ xông vào bắt cứ một hiệu luật cung cầu mấy anh Công binh lúc đó chưa học tới như sau này

trong chiếc áo choàng có nón bằng da (pelerine) dài lướt thưốt; họ xông pha trên tuyết, chập chờn trong

trong mù như những bóng ma. Họ

lùng khắp các hang cùng, ngõ

nhèm; họ xông vào bắt cứ một hiệu

bánh nào nán nỉ hết lời; miệng nói,

hay chỉ bụng lép kẹp để nài mua cho

được một cái bánh hoặc nửa cái,

hoặc cùng lầm từng mẩu.

Họ thò thân, kiên nhẫn chờ trước cửa hàng, đợi cho tới lúc vắng khách mới vô; họ chỉ cái này, cái nọ, họ mua cho ký được. Phải hiểu cái tài đóng kịch và gian lì của họ đã đến chỗ tuyệt diệu, cho nên ít ai nỡ từ chối. Như thế tối trưa, anh nào về cũng có chiếc « ba lô » đầy

u. Cực nhất là những bác già ít tiền, phải lanh trác nhiệm đi « mót » cái. Họ phải đi thực xa, ra những cánh đồng hoang vắng, lội tuyết, lung lay làm đói, tay móc những cái

hoặc khoai tây ngâm dưới 3, 4 phân

tuyết. Sướng nhất là những chú

được cử ở nhà lo việc bếp núc.

Không phải ai cũng xung vào hỏa đầu quán được: phải là người đã được thử thách có tài « đánh tiết canh », thọc huyết heo, và nấu nướng khéo. Đến những ông được lo việc thi chot một anh được bạc về săn câu đối hay kè dọn bàn ghế, ấy mới tiên đưa luôn ra 3 cái, thế là chủ thực là những cụ « tiên chi, thứ chi » miếng bánh đã giựt ngay lại mà bắn chỉ chờ... ăn, vì có

nhiều tiền đã thả ra cho

anh em sắm Tết.

Tối ba mươi ai cũng bảo nhau thức cho tới giao thừa. Từng tốp họp lại trong gian phòng ấm. Nơi này tôm, nơi kia sóc dĩa, một tốp khác quây quần chung quanh lò

Tết» anh Dũng lo ngay đến việc tờ héc. Nói đến tờ chúc ăn thi dân quê Việt Nam đã sẵn truyền thống. Cho nên chẳng cần phải được « huấn uyên », anh Dũng cũng đã biết phân công rành rẽ lắm: nào è kíp chuyên li mua bánh, è kíp vận tải rượu, è kíp dì mót cùi cải (thứ cùi cải đỏ và ngọt người Pháp dùng cho ngựa ăn) è kíp dao thớt, è kíp kiếm cùi... v.v... Còn anh Dũng tất nhiên đóng vai tiều khrien, có phận sự làm sao cho bộ máy « xoay Tết » được ăn khớp và chạy cho có kết quả.

Mỗi sáng tinh sương ngày 30, trong

khi trong trại còn ngủ im lịm, phòng

hở, phòng này khé nồng hơi người

vì cửa đóng kín mít. Các è kíp tiếp tế

của anh Dũng đã lên đường. Mỗi

người một cái « ba lô » linh thu hình

trong chiếc áo choàng có nón bằng

da (pelerine) dài lướt thưốt; họ xông

phá trên tuyết, chập chờn trong

trong mù như những bóng ma. Họ

lùng khắp các hang cùng, ngõ

nhèm; họ xông vào bắt cứ một hiệu

bánh nào nán nỉ hết lời; miệng nói,

hay chỉ bụng lép kẹp để nài mua cho

được một cái bánh hoặc nửa cái,

hoặc cùng lầm từng mẩu.

Họ thò thân, kiên nhẫn chờ trước

cửa hàng, đợi cho tới lúc vắng khách

mới vô; họ chỉ cái này, cái nọ, họ

mua cho ký được. Phải hiểu cái

tài đóng kịch và gian lì của họ đã

đến chỗ tuyệt diệu, cho nên ít ai

nỡ từ chối. Như thế tối trưa, anh

nào về cũng có chiếc « ba lô » đầy



sưởi kể chuyện Tết. Vài anh đã khé

khé chén rượu, trước một đĩa đồ xào.

Cũng có những người « năm hết

Tết đến không có một xu » thì đánh

nước bài trùm mèn ngủ kỹ. Một ông

giờ rương lục kiếm bộ quốc phục

để sửa soạn sang xông đất « nhà »

bạn, mặc dù « nhà » đó chỉ là một

chiếc giường cây, cách giường ông

không đầy 2 bước. Reng! Reng!

Reng! đồng hồ ai reo 12 giờ : thi

ra đã có ông cần thận để đồng hồ

báo thức, sợ ngủ quên giao thừa.

Tức thời tiếng « pháo đập » nồ chan

chát, màu pháo bông phun tung toé

trong phòng. Giữa làn khói khét

lẹt, vang lên những tiếng chúc tụng « năm mới, năm me ». Họ lay nhau

thức giấc để cung ly.

Âm nhạc nổi lên, phát từ chiếc

máy hát cũ kỹ.

Nhưng lại là những điệu hát ai oán :

« Anh khóa oi! Em tiên chán anh

xuống tận bến tàu!... » cho hợp cảnh,

hop người!

### Ngày mồng một

SÁNG mồng một, đúng như tục

lệ đất nước, không ai rờ đến rác rến.

« Cố vè » được miễn. Từ mờ sáng

tiếng gọi nhau đi lấy cà phê, lanh rượu,

lanh bánh, đã nheo nhéo từ trại nô

sang trại kia. Trong 3 ngày tết đặc

biệt có rượu, có thịt heo, có bánh ngọt.

Những người cầm quyền cũng thừa hưởng phần ăn đó đều tương đối có khá hơn hàng ngày, nhưng cũng chẳng đủ cho linh àn một cái tết đáng hoàng. Linh phải trông ở tài xoay trổ đặc biệt của họ, hơn là ở các quan coi trại. Nhưng xin cam đoan với các bạn, cái tết của họ tuy có thiếu thốn, nhưng cũng đáng gọi là đáng hoàng. Được vậy cũng là nhờ ở một bửu bối thiêng liêng : gói « ta ba » (thuốc lá phát cho linh) đòi gì cũng được. Mỗi trai, ngày tết là một thôn xã nhỏ ở Việt Nam. Họ có « chép » lai tất cả mọi tục lệ để làm sống lại hương vị ngày tết.

Từ tục lè hay đến tục lè dở! Đây, ở góc phòng ông giáo dạy « ba câu tiếng Pháp » mỗi ngày, nay được các trò y phục chỉnh tề đánh dậy để nhận lễ : vài bao thuốc lá, một chai sâm banh. Tốp ấy đi, tốp khác tới, nhà mồ phạm phải nhận hết « lễ mọn », không dám chối từ, sợ làm người ta xúi cản. Tiếng mừng tuổi, tiếng cười nói bắt đầu huyền náo khắp trại. Thay vì những câu chúc tụng « làm ăn bằng năm, bằng mồ mòn năm ngoái » hay là « tháng quan tiến chức » người ta chỉ chúc nhau « cuối năm hồi hương ». Có những câu chúc mà không ai bảo ai đều cảm ngặt, đại khái : chúc « vợ anh cuối năm đẻ con trai ». Vì đó là cả cái ác mộng của « linh thú đời xưa » hay đời nay.

Hết đám tiệc này đến đám cỗ khác; cái bàn dài độc kè ở giữa phòng không lúc nào ngớt khách, và người ta đã cần thận chia nhau giờ ăn uống. Rượu vào lời ra, đã bắt đầu có những cuộc cãi cọ. Những tay « miệng lưỡi » phải nhọc công di từ bàn này qua bàn khác để « hòa giải ». Trong cái vui ồn ào ấy, thỉnh thoảng pha vào một cảnh bất ngờ, làm cho mọi người động tâm vì cảnh ngộ ly hương : một ông bỗng nhiên nhớ nhà tru tréo lên khóc; có ông cầm quả trứng vào

(đo tiếp trang 49)



**N**HẮC LẠI  
Làm chép  
rằng Charlie Chaplin là một thiên tài ? Đó là một việc thừa. Phản tích các thiên tài ấy lại là một việc làm đáng censure, nhất là trong địa hạt điện ảnh mà một cảnh thoáng qua giày lát trên màn bạc có thể xúc động người xem mãnh liệt hơn hàng chục trang sách nghiêm ngâm trong hàng giờ.

Mà Chaplin xem ra có rắc rối gì cho cam ! Ai cũng có thể hình dung vai hè gián dị ấy ; chẳng có kẻ lai giả trang Charlot giống hệt cả Ch. Chaplin đó sao ? Có gì đâu, quanh đi quẩn lại cũng vài ba dáng điệu, lui tới vui buồn cũng nãy bảy nét cười.

Ấy thế mà Charlie Chaplin đã diễn tả được hết và gợi cho ta hiểu được hết. Cái con người quen thuộc đến nhau ấy hiện ra trên màn bạc là đưa cho chúng ta những trận cười nghiêng ngửa, cho đến khi chợt cảm thấy những giọt âm ấm lan trên má mời kip bàng hoàng.

Lắm lúc cái tự ái lý trí của ta nỗi dậy : « Quái cái thằng cha này thật bịch bợm ! Hắn làm thế nào mà mè hoặc những cảm nghĩ của chúng ta, biến chúng thành một lũ đồng minh trung thành ngoan ngoãn của hắn. Hắn làm thế nào mà sau những nét mặt bộ điệu cù mèm ấy hắn cho ta thấy, ta hiểu được tất cả những gì ta muốn thấy muốn hiểu : mặc dầu « cái muôn » thầm mý giữa mọi người chúng ta thật là vô cùng, xa khác ! »

Đúng đấy, nhưng thôi, tự ái mà làm chi ! Ta cứ cười với Chaplin trên mọi nỗi vui buồn lẫn lộn mà có quên tự hỏi « tại sao ? » thi chẳng nên lấy làm điều quan trọng. Chaplin bước thẳng vào những nỗi sầu kin nhất của lòng người, cũng tự nhiên như ta sống, ta vui, ta buồn...

\*\*

**N**HƯNG cái uy quyền tuyệt thế ấy lại có bờ bất lợi cho thiên tài đây. Một nhà đạo diễn Pháp danh tiếng đã viết : « Tôi thành thật thương hại cho những kẻ nào chưa hiểu Chaplin... ». Nên đọc qua cái hình thức kiêu kỳ của câu ấy mỗi lo lắng thiết tha đối với nghệ thuật.

Đã bao nhiêu nhà phê bình văn nghệ, bao kẻ hăng quan tâm đến sân khấu màn ảnh đã tài đóng trô của Chaplin thu hút mà lăng quên tài

# Suy gẫm trên sự nghiệp một thiên tài

## CHÚNG TA MONG GÌ Ở ĐIỆN ẢNH ?

sáng tác của nghệ sĩ. Chaplin không những là tài tử đóng vai chính, nhà đạo diễn, mà còn là tác giả của chính phim mình. Con người ấy đâu phải chỉ là một vai hề, một tay đóng trô (đó đã suy tôn lên là « siêu viet của thời đại »), Chaplin « tác giả phim »

### của THANH LƯƠNG

là một thiên tài sáng tác có một chưa hai của nghệ thuật điện ảnh. (Kì xem chiếu bóng thường không chú ý đến quá trình xây dựng nên một cuốn phim. Trước khi cuốn phim hay được đem quay dưới sự điều khiển của người dàn cảnh, phải có người biết chọn một đề tài, giá trị, dựng thành một chuyện phim hấp dẫn, cấu tạo nên nhân vật đầy đủ bắn sắc, xếp đặt lớp lang thành như một tiểu thuyết bằng hình ảnh. Người đó là tác giả cuốn phim mà cái công đầu « mang nặng đẻ đau » quyết định cái phần quan hệ nhất là phần nội dung tư tưởng của cuốn phim).

Những phim của Chaplin chào đời từ những năm 20, 30, của thế kỷ, bày giờ đem chiếu lại vẫn còn giữ nguyên giá trị thầm mý.

Trong địa hạt điện ảnh mà sự dồn thải trong một vài năm bằng cả hàng trăm năm trong những môn nghệ thuật khác, cái thời gian tĩnh bền vững trong những sáng tác của Chaplin thật đáng cho mọi nghệ sĩ nghiên cứu học hỏi.

Nhân vật của Chaplin đã đạt đến cái tính chất tiêu biểu và vĩnh cửu của những diễn hình trong văn nghệ cổ. Nếu Don Quichotte là cái mâu linh động của những thành phần quý tộc suy tàn thời phong kiến, nếu những lão Harpagon, Jourdain của Molière đại biếu được cho hạng người trọc phú trong những bước đầu của chế độ tư bản, thì những con đê tinh thần của Chaplin đã làm sáng tỏ trên màn bạc những bước ngang trái của xã hội thời đại chúng ta.

Xa hoa thành thị làm mù quáng lòng người, kim tiền cơ khí trở ngược lại bắt con người làm tội mọi, chế độ độc tài đưa ra làm lối thoát cho đế quốc chủ nghĩa trong giai đoạn tột

cùng, tài năng óc con người « bó rộ » trên một kiến trúc hòi hép hòi. Những cái d Chapman đã cảm thông sâu sắc Thiên tài của nghệ sĩ đã giao hợp với thực tế xã hội

thai nghén ra : « Đỗ xí dì tìm vàng », « Ánh sáng đỡ thành », « Thời đại ta tiến », « Lão Verdoux », « Kẻ Bố tài »

« Ánh đèn sân khấu »... Thật là những đứa con dồi dào sinh khí của nghệ thuật điện ảnh, chúng nó đưa khôn mạnh, vội vĩnh đùi điều nhưng không bao giờ khóc rên hờn tủi.

Trước những khát vọng của con người thời đại, những nỗi bất công mà bá tham Chaplin đã sớm trải từ thuở lồng mẹ giữa một xóm tồi tàn của thô Luân đôn, Chaplin bắt mắng nhưn có bao giờ hồn học đâu ? Hay nếu là

núi kẽ khác kêu rêu than khóc vu vội chạy trốn vào những hang cùn ngõ hẻm của một thế giới siêu hìn thi cũng chẳng ích gì cho ai. Đầu Chaplin chỉ vọc khuây lèn mà cướp rồi lôi cuốn chúng ta cười theo. Không phải những trận cười cuồng loạn ý thức, cũng chẳng phải những nụ cười kiêu xa gắng gượng phải trả để giả nghìn vàng. Ta hòa với Chaplin một chuỗi cười xây dựng, cái cướp khêu sáng bừng sự thật, sưởi ấm lòng thế nhân...

Mà cười là phải ! kêu rêu hồn họ chỉ rõ rằng mình bắt lực và làm kinh hoang mang trốn tránh. Quá thật nếu một phần nhân loại đang những đứa con đê của mình là mảnh đất bạc trổ ngực lai chà đà lên sinh mạng, nhân cách, phà giá của mình, thì đã có gì tuy

Chẳng qua đó là một quãng chòm gai phải trải qua trên bước đường tiến hóa, gắng giữ bình tĩnh sẵn suốt mà hiều đời, mà yêu sống tranh đấu. Gắng tiến lên một bước nữa, rồi loài người (chứ không còn là một số ít người) sẽ làm chủ lại các lực lượng máy móc vĩ đại, cái kho giàu sang vô tận mà họ đã chung sức xả đập trên mặt trái đất để cùng nhau chung hưởng.

Bó, vui lên mà mạnh bước ! Bộ mảng của nhân loại đấu tranh (cho chính nghĩa) đâu phải chỉ độc có những nỗi căm hờn, khắc khổ, đầm chiêu ?

Cái nhân sinh quan lành mạnh, m

\*\*

ĐỜI MỚI

XUÂN 1954

Út lâu danh vọng, giàu sang của Charles Chaplin đã lên đến tận bực. Nhưng tư tưởng của nghệ sĩ không hề xa rời đám người nghèo hèn đã cùng minh chua xót trong những ngày đói rách gian truân. Ở đời cũng lắm lối giàu sang, giàu sang đâu phải chỉ là cái « tài ». Thi dụ : Tranh đấu cách mạng đe làm gì nếu không phải để tìm sự giàu sang cho... tất cả mọi người ? — Cái giàu có của Chaplin có lợi cho nghệ thuật.

Cứ trưởng tượng con người loli lạc áy với 2 bàn tay trắng, muốn quay phim minh, phải nép thân cầu cạnh chiêu chuộng những ông chủ công ty điện ảnh ; và những ông này (chẳng trừ một ai) đều đã trót đặt sinh mạng của nghề dưới sự chỉ

phối chặt chẽ của ba nhóm tài phiệt Rockefeller, Morgan, Hearst...

Thật may cho nghệ thuật mà ở Chaplin, con người nghệ sĩ lại kết hợp được một bộ óc tò chò khoa học. Người nghệ sĩ điện ảnh ấy đã sớm biết tự tạo cho mình đầy đủ vốn liếng, máy móc để thực hiện lấy những sáng tác của mình. Nhờ vậy mà Chaplin đã can đảm bỏ qua mọi áp lực để có thể nói lên được với quần chúng cái gì nghệ sĩ sĩ muốn nói.

Điện ảnh, từ một mớ kỹ thuật chuyên môn khô khan của những phòng thí nghiệm, con người đã biến hóa nó len thành một tiếng nói mầu nhiệm phong phú để trao đổi cho nhau tình cảm và tư tưởng Điện ảnh trước tiên phải là nghệ thuật.

Nhưng trong giai đoạn kinh tế đại kĩ nghệ hiện nay thủ đoạn độc quyền thao túng những phương tiện sản xuất và phổ biến văn nghệ phẩm đang muôn nhò bắt gốc rễ của nghệ thuật len khỏi mảnh đất đang nuôi sống nó, đòi sống nhàn dàn. Vì nó mà bao tài hoa phải cam phận lạc loài, bao nhiêu nghệ sĩ tha thiết muốn đem tim óc mình ra « cống hiến thêm vui buồn cho thiên hạ » mà phải ấm ức nuốt nghẹn cái bắt lực của anh hùng Calvero... khi bị « mắc nghẹt trong cái trống lồng » !

\*\*

Có kẻ bảo : « Quần chúng của Chaplin là giai cấp cần lao ». Sao lại thái quá đi như thế để chịu tiếng là hụt hót ? Ta chẳng nghe nói : Mấy đêm liền giữa thủ đô Luân đôn hàng vạn con tim của người xem từ những bực vương giả quyền quý cho đến kẻ khổ rách áo ôm đã cùng hòa nhịp trước cái đẹp trong sáng rực rỡ của « Ánh đèn sân khấu » đó sao !

Trừ một số ít người, quả hoang mang lo ngại cho cái quyền lực xé chiêu của mình mà đâm ra kiêu căng lố bịch, còn lại tất cả đều có thể là quần chúng của Chaplin.

Con người chúng ta co khát nhau về màu da, về giai cấp, về quần áo, về tánh tình nhưng trong thâm tâm của chúng ta ai lại chẳng còn được



chút lương tri để cau mày trước một nỗi bất công, bàng khuàng trước một mối tình trong trắng, thồn thức trước một cảnh đời éo le ngang trái... dù là đưa ra để mà cười !

Qua bao độ tương tàn, lòng yêu sống, tình thương đồng loại có bao giờ tắt hẳn trong chúng ta đâu ! Mảnh đất thông cảm ấy luôn luôn chờ đón và sẵn sàng nuôi dưỡng những niềm sống nghệ thuật.

Lòng ngưỡng mộ của nhân dân thế giới đối với Chaplin chỉ cho chúng ta cái đích cao nhất của nghệ thuật mà đồng thời cũng là lớp sáu kin nhã, của đáy lòng Nhân loại : đó là cái hoài vọng tha thiết đoàn viên của giống người từ cái ngày xa xưa nó lõi chia thành giai cấp.

Suy gẫm trên sự nghiệp của Chaplin ta thêm tin tưởng ở Nghệ thuật trong việc giúp đỡ con người thực hiện cái ước nguyện chính đáng ấy...

« Điện ảnh sấp sửa bước vào cái tuổi Hoa Niên... Nó sẽ bùi dưỡng cuộc đấu tranh vì đại của con người và của các dân tộc để làm chủ lối vận mạng minh và làm chủ thiên nhiên. Nó sẽ làm sáng tỏ một giải đoạn mới « cái bước đường của minh : sự phục hưng lại thế giới mà nhân loại đang thực hiện với xương máu, bằng tư tưởng và hành động... Nhưng, điện ảnh chỉ đạt đến mức « thành tựu tuyệt vời của nó khi mà mọi dân tộc đã bước đến nắc thang tột cùng của sự « do. Điện ảnh khi ấy sẽ nói lên niềm vui sum vầy của nhân loại... » (I).

Trước một chân trời còn mịt mù khói lửa và hầm hố, con người thứ nhất đã dùng điện ảnh kéo nhích lại gần cho chúng ta cái viễn ảnh ấm áp kia là Charlie Chaplin, người nghệ sĩ đã mang được trong tim tư tất cả những thắc mắc, hoài vọng của thời đại chúng ta mà vẫn bình thản hồn nhiên như không hề hay biết.

Xã hội chưa tốt đẹp, « Cây Dàn Muôn Điều » kia đã vì nhân sinh mà tấu lên hết những cung điện vui buồn của thế cuộc chưa ?

— Thưa, chưa hết ! Nghệ sĩ còn sáng tác, chúng ta vẫn tin tưởng đợi chờ...

Nhưng, với những cái mà nghệ sĩ nói lên vì công lý, vì phẩm giá con người, với con đường hanh thông mà nghệ sĩ đã vạch ra cho điện ảnh và nghệ thuật nói riêng, Charlie Chaplin đã xứng đáng với lòng tri ân của thế hệ.

**THANH LƯƠNG**

(1) Lời của Léon Moussinac



TRANG 43



# TẾT TRUNG HOA

của LÂM NGŨ ĐƯỜNG



ÁI Tết âm lịch cũ kỹ của người Trung hoa là cái đại lễ thông thường trong mỗi năm, so với bất cứ lễ nào khác thì xem ra có vẻ vui và khoái hoạt hơn. Rõ ràng năm ngày, toàn dân trong nước đều diện những bộ áo quần sang nhất, các nhà hàng đều đóng cửa, những kẻ nhàn rỗi rong chơi ngoài đường, đánh chiêng, đốt pháo, hẹn bè đến thăm nhau, quần chúng kéo nhau đi xem hát.

Người nữ tỳ hèn mọn nhất cũng không phải bị la mắng và có điều thật là đến những người dân Trung hoa ham việc nhất đều kiêng việc rửa ráy, jàm đồ ăn, và cũng không động chạm gì đến côn dao làm bếp; họ nghỉ việc, đi dạo chơi và cắn hạt dưa. Sự lười biếng ấy có cái lẽ chính đáng của nó: cắt thịt trong ngày Tết tức là cắt đứt mỗi giây vận hội cũng như sự rửa ráy đem lại những điều không may.

Trên mỗi cửa nhà đều có dán những dung giấy dở đẽ những chữ: May mắn, Hạnh phúc, Bình an, Thịnh phát, Tân xuân. Bởi vì, cùng trong lúc xuân về, vạn vật hồi sinh, cuộc sống hưng thịnh chính là lúc người ta làm lễ đón mừng.

Khắp nơi, trong sân, ngoài đường, tiếng pháo nổ ran, mùi súng bùng bạc trong không. Người cha cắt đi vè trang nghiêm mọi ngày, các cụ ông trông đáng yêu hơn bao giờ cả, trẻ con đeo những chiếc mặt nạ tự do nô đùa. Những nàng thôn nữ, y phục diêm dúa, vượt hàng bao nhiêu dặm đi xem hát và những chàng trai trẻ diêm dảng đánh bao theo dõi tinh thần những nàng thiếu nữ xinh đẹp. Đó là ngày giải phóng của phụ nữ, một ngày hoàn toàn rảnh việc; người dân ông có dồi dào thời ăn một thứ bánh tráng, một bát mì hoặc một miếng thịt gà rán.

Chính phủ quốc gia Trung Hoa đã có lần thủ tiên cái Tết âm lịch, nhưng nó vẫn sống dai dẳng trong lòng chúng ta, không chịu chìm trong quên lãng.

Tôi là một người rất mới. Tôi vốn

*Hai dân tộc Trung Hoa và Việt-Nam từ xưa vẫn cùng chung một nền văn hóa như hai anh em cùng chung một mẹ, thì cái Tết của hai dân tộc hẳn là không khác gì nhau, mặc dù hai ngọn lá trên cây vẫn không hoàn toàn giống hệt nhau.*

*Ta sẽ thay tất cả những cái gì quen thuộc cũ hưu của ta trong bài ký sự của nhà văn Trung Hoa Lâm-ngũ-Đường, nói về cái Tết ở nước ông, mặc dù là một người thuộc về phái mới, tâm hồn đã chịu rất nhiều ảnh hưởng Tây phương, trong lúc đón mừng cái Tết cũ kỹ thông thường ống một cách miễn cưỡng, ông đã tự nhận rằng chính trong lúc đó ông mới thấy rõ tâm hồn ông là một tâm hồn đặc biệt Trung Hoa; đúng hơn, đó là cái tâm hồn bất diệt của mọi người Á Đông chúng ta.— Dịch giả*

có hảo ý đổi với lịch pháp La Mã là thứ lịch ước định mỗi năm 364 ngày. Nói cách khác, quan điểm của tôi rất khoa học và lý luận. Chính vì thế mà cái tự phụ khoa học kia đã bị tồn thương nặng nề khi tôi nhận thấy rõ ràng sự thất bại thật sự của cái Tết « nhà nước »; mặt khác, những ai đã chủ trương đón mừng cái Tết ấy với một mối chan cảm, chính họ cũng nhận thấy thế.

Tôi vẫn không tra nghe nói đến cái Tết cũ. Nhưng dù thế nào, nó cũng vẫn đến, rất đúng thi, vào ngày mồng bốn tháng hai dương lịch.

Cái « ta khoa học » của tôi xúi giục tôi không để ý đến nó, tôi ngoan



của tôi ló ra, súng sinh trong chiếc áo đỗ mới.

Nhụt đi một cách can đảm, tôi cất tiếng hỏi, lòng không khỏi thấy cảm động hơn lên :

- Ai mặc áo mới cho nó đó ?
- Có lẽ Hương Mai.

Vào lúc sáu giờ, những cây nến đỏ sáng rực trên lò sưởi trông thật vui mắt, ánh lửa chập chờn của nến gieo những tia sáng đặc thắng ngao nghê làm cho cái « Trung tâm khoa học » của tôi bớt ray rứt. Cái Trung tâm ấy có thể nói là đã thành cái gì rất mơ hồ, yếu ớt và hư ảo.

Trong lúc ấy tôi tưởng nên hỏi :

- Ai đã thắp nến đó ?
- Chị Mai đây.
- Thế ai mua về ?
- Chinh anh đã mua sáng nay chứ ai.

— Thật à ?

Hắn là tôi có cái dáng điệu lố bịch lắm ! Ý tưởng ấy vừa đến trong trí tôi. Tôi nghĩ đến cái thái độ của tôi ban sáng, sự giằng co giữa tình cảm và lý trí của tôi. Chính trong lúc đó, đầu óc bối rối của tôi bị những tiếng pháo « tạch đùng » ngoài đường lôi kéo. Tiếp theo nhau, những tiếng ấy vang vào tận trong cái bần thê có ý thức của tôi và có sức khích động một tâm hồn Á đông mà không một người Âu châu nào có thể hiểu nổi.

Tôi sẽ để yên sự khiêu khích như thế mà không trả lời chàng ?

Rút trong túi một đồng đô la tôi bảo anh bồi :

— Chạy mua cho ta những cái pháo thằng thiên, pháo « thiên địa », tất cả những thứ gì lớn nhất, mạnh nhất, tốt nhất.

Và trong tiếng « tạch đùng » phát ra từ cái pháo bông riêng của tôi, tôi ngồi chủ tọa buổi cơm chiều trong dịp năm mới. Tôi xin thú thực là tôi đã cảm thấy sung sướng thật tinh.

HUYỀN VI dịch



## Muốn sống có hạnh phúc

Có chín điều kiện cần thiết để sống có hạnh phúc : có đủ sức khỏe để thích thú làm việc ; có đủ tiền bạc để tiêu dùng cần thiết ; có đủ nghị lực để tranh đấu vượt mọi nỗi khổ khăn ; có đủ phục thiện để nhìn nhận những lỗi lầm của mình và không phạm tội nữa ; có đủ nhân nature để chịu đựng cho đến khi đạt đến kết quả tốt ; có đủ lòng nhân từ để nhìn thấy chỗ tốt đẹp của người khác ; có đủ tình yêu để thúc giục mình trở nên hữu ích và giúp đỡ người khác ; có đủ lòng tin để thực hiện nhém vụ của con người ; có đủ ước vọng để dùng lo sợ tương lai.

GCETHE  
thi hào Đức



## NHẠC CẢNH 1953

(tiếp theo trang 20)

cho nhạc cảnh của những ngày cuối năm lồng léo. Năm vừa qua, ta không thấy xuất hiện ra một vài nhạc sĩ ca sĩ nào đặc biệt khả dĩ thúc đẩy hoặc xoay hướng cho nền nhạc cảnh mới. Tôi không muốn nói đến sự xuất hiện ra được một Linh Sơn hay Bich Thủy khác nữa. Chúng ta lại dành đặt hy vọng vào năm đang tới vậy.

Kết luận, nếu chỉ nói với tinh cách xây dựng mà thôi, chúng ta hãy ghi công một số nhạc đoàn như Thành Long, Hương Thành, Dân Nam đã biết giữ vững lập trường nghệ thuật lành mạnh của mình bằng công việc phát triển nhạc cảnh trên hai hình thức : đồng quê và dã sử. Chúng ta còn chờ đợi ở họ, cũng như hy vọng ở những đoàn mầm non khác nhiều công trình hoành mĩ hơn, vĩ đại hơn cho xứng với sự chờ mong của toàn thể dân tộc đang dào dạt trong lòng một Khúc Đại Hòa Tấu làm ly và hùng dũng.

DƯƠNG HUY



CƠN tàu trắng toát, bay như mũi tên trên mặt sóng vì được thuận gió, hôm nay bắt đầu « nghe » lạnh. Trên « boong » đã thua khách nhàn tản. Một vài điểm thuốc cháy đỏ, lanh lánh trong đêm, một vài bộ hành ý chừng dương bị tiết đông sơ lung lạc, cảm nghĩ bâng khuâng.

Trời loãng ra màu bạc cũ. Và mặt biển vẫn nhịp nhàng lên xuống hai bên sườn tàu, nhưng sóng đã bớt dữ.

Chúng tôi đương men theo rìa Đông Hải, đương vượt quần đảo Liêu Châu. Núi non hoang liêu kia là cả một lịch sử binh đao, bì tráng. Ba lần đổi chủ, Liêu Châu hiện là căn cứ hải quân quan trọng. Những mõm đá nhọn, xô lệch, chia ra biển, đậm nét những đợt sóng ập vào bờ.

Nhưng mà không có bóng chim trong cõi mènh mông, lặng lẽ, và nỗi vắng vẻ càng làm thêm tiều sọ trời và nước.

Từ eo biển Đài Loan trở đi, tôi bỗng thấy lòng rạo rực vô hạn.

Cũng trên một triền nước xoáy, hai kẽ nguyên đã dì qua, một già và một trẻ, nhưng cuộc hành trình không chút giống nhau.

Tôi còn thấy như đau đớn, khẩn gởi vắt vai, những con người mà tấm lòng cõi đơn được người trong chi cả những con người đã dì thẳng vào lịch sử, và lần thứ nhất, dám vứt eo biển Đài Loan : Phan bội Châu, Nguyễn Thượng Hiền, Tang Bạt Hồ...

Cũng trên bước đường vượt đêm nay, nhưng ngày đó còn gian truân gấp mây, những bậc tiền bối đã dì qua, với bao nhiêu tâm tư đau thương và hùng tráng.

Phải, những người đó chắc hẳn không được dự trong một « ca bin » thượng hạng, có dù những tiện nghi chiều người. Họ trốn vào hầm tàu lùi ở nhà bếp, ép xuống sườn « boong », cuộc hành trình lúc nào cũng treo trên sợi tóc.

Và Phan bội Châu lên Hoành Tân với một cái « búi tóc » lủng lẳng, bắt cần nụ cười mỉa mai của người Nhật.

Chuyến Đông-dù năm đó là cả một nghẹn ngào cho những tâm hồn thương nước. Nguyễn Thượng Hiền ai oán, Tang Bạt Hồ ngậm ngùi. Người Nhật ngày ấy đương ủ giặc mộng,

đầu có sẵn lòng ưu ái những linh hồn cách mạng.

Trên sóng biếc, tôi như nghe ai nhắc lại mấy câu thơkin đáo của Thượng-Hiền gởi ngầm về nước :

« Lấy chồng từ thuở mười lăm »  
Chồng chép tôi bê khôn năm với tôi !

1915. Nước Nhật chẳng đã nhiều lần khinh thường Việt Nam nhỏ xiết. Nhưng phong trào đòi, người Nhật

Một ngày từ Đông kinh về Bến Ngã bay vẫn chưa là hỏa tốc.

Phải rút lại một-một giờ ! Phải lại mươi phút.

Phải dốt không gian ! Phải...

Nã phả Luân không cần chiến mà vẫn đến gó cửa được đất Nga.

Kha luân bố không cần thuyền mà vẫn thâu được Mỹ Châu. Nh

## VƯỢT ĐẢO LIÊU CHÂU

muốn Tây tiến, liền nghỉ đến Việt Nam thi đà mun :

Nǎn nay tôi lớn khôn rồi,  
Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường.

Từng năm qua. Những thán hữu tản mát, sau khi thất vọng ở nước Nhật, Nguyễn quản báo tin cái chết của một trong bốn đồng chí phiêu lưu :

Ai về nhẫn nhủ người thương.  
Cố bốn chén giường, gẩy một cùn ba.

Ai dám bảo thơ ngày nay hay hơn

ngày xưa ? Con người ngày nay khôn

ngon hơn con người trước ? Con

người ngày nay e sông núi, nên không

dám phong trần. Con người xưa chưa

biết cái « tuổi » máy bay cánh chuồn,

khoan hãy nói đến phản lực, siêu

âm — nên trong thú ra đi, phùng

căng tám tinh thượng võ.

Với những con người không thèm  
cạo răng trắng, chỉ thích món cà  
phê, rau muống và tương gừng,  
« đường đi không bao giờ khó cản ».  
Bởi vì trên đường đi, họ giặt theo  
một thứ khí giới mâu nhiệm là tấm lòng trung kiên vô đối.

\*\*

T RONG một « ca bin » sáng rực, dù mọi tiện nghi, tôi tý tay lên khung cửa để ngâm những hòn đảo Liêu Châu. Chiếc « cà vạt » ở cổ tôi bay phản phật. Bên cạnh tủ, đặt chiếc valy đựng vò sô là xa xí phẩm.

Tôi thấy tôi, than ôi, cũng chỉ là xa xí phẩm !

Người xưa dì lướt trên những thứ bắt tôi ngày nay mang nặng. Người xưa tung núi Thái Sơn mà cười ha hả. Ngày nay cũng tung tôi lên; dè gọi là « có di và có đén ».

Tôi mắt dì rõ nhiều thứ sống, khi nhận lấy cái sống theo chiều cao, theo cách chớp nhoáng theo sự dễ dàng.

Dời toàn là cửa rộng dễ lên, và lối

đi đã hoàn toàn trái nhau.

Mười ngày từ Saigon đến Đông kinh, còn là lâu chán !

của  
HỒ DZENH

cái ngày nay ta  
được vi săn điều k  
ở tầm tay với. Như

này là quý nhất : cái chí.

\*\*

T RỜI đã trở lạnh. Chim đã  
ra trên sông. Đất không còn xa  
nữa. Quần đảo Liên Châu đã lùi  
Quanh tôi, những con người

khoác lên áo hàng rét.

Rét trước khi rét về. Rét tu  
tượng.

Trong hơi gió trùng dương, đã v  
lững sanh khí của đất.

Nước Nhật đã hiện ra rồi.

Nhiều cánh tay đã vẫy nhau,  
chắc tôi, vì chưa quen ai ở nơi

nên khó lòng được ai vẫy.

Nhưng ít nhất trong tấm tình  
đơn, tôi đã được sống nhiều

Sống với người xưa. Và rất thú.

Okinawa, 16-7-53

  
Ảnh Nguyễn cao Bằng

ĐÓI MƠ

EN ca nhạc đã thành hiện nay chia làm hai thành phần, hai xu hướng rõ rệt :

I. — Xu hướng hiện thực, tìm trong âm

hạc thuần túy những yếu tố gi tiêu  
biểu cho dân tộc tính. Bi sâu vào  
nhị cảm của nhân dân, để phát biểu  
tâm sự nguyện của họ.

II. — Xu hướng thoát hóa, truy lục, bùi bùi. Thành phần của chúng là

những nhân vật trốn tránh thực tại,  
nuốn lảng quên trong những thú vui

hè rực, cõi báu vui lấy những cái cẩn  
nhà của một triều đại lăng mạn đã qua.

Điều này là quý nhất : cái chí.

\*\*\*

choi chan chiếu hoài hỷ, làm chúng  
so sánh kết quả của hai thành phần,  
chắc chắn ta sẽ thấy thành phần sa

doa thành công rực rỡ và thành phần  
lành mạnh đang lung lay, mõng manh,  
sắp sira và đang bước vào con đường  
tiêu cực.

Nói đến nhạc, ta không thể bỏ qua  
phần ca hát và nhạc cảnh. Tôi muốn  
diễn qua trước tiên ý thức của ca sĩ.

— Phần dòng những bài từ trình  
bày trên dài phát thanh đều một phần  
ham thích và bị áp bách ca những  
bản « nhạc thuốc phiện ». Trừ ra

một số nhỏ, một ít ban hợp ca cố  
gắng đi sâu vào phần dân tộc tính,  
trình bày những nhạc phẩm tương  
dối lành mạnh.

Bên ca hát có

nhạc cảnh :

Phong trào nhạc  
cảnh trỗi lên rầm

rộ, đồng bào

hưởng ứng, hoan nghênh nhiệt liệt.

Nhung đến nay nhạc cảnh bước

đến độ của nó rồi. Thiếu sáng tác  
phẩm, họ phải quanh quẩn trong nhạc

loạn, nhai lại mãi một món đồ cũ  
kỳ, làm khán giả chán ghét. Không

tìm ra lối thoát, bế tắc về sinh kế,  
một số diễn viên phải dấn thân vào

những hộp đêm, tiệm nhảy để kiếm  
sống. Họ đã sa đoa, bán rẻ nghệ

thuật và thân danh, đánh đập luôn cả  
âm thanh.

Ta thấy nền nhạc Việt hiện tại, hết

sức phản hóa. Người tò bò cho nó

thiệt, người phả đám đầu độc, bồi

nhó nó thì nhiều. Người nâng đỡ,

hưởng ứng nhạc phẩm lành mạnh thì

ít, người đồng lõa với nhạc loạn, vong

bản thì nhiều.

Làm thế nào để thoát khỏi sự khùng

hởng đó ? Nền nhạc đã thành trong

năm mới cần phải đổi mới, một thứ

lành mạnh, phong phú, chứa

chan những màu sắc dân tộc.

## Ca nhạc dưới sân khấu

Trong một rạp chép bong, mở đầu  
màn ca nhạc, đang lúc ca sĩ trên sân  
khấu lên gân hót thì ở dưới, một khán  
gác cung ngáo cõi phu hoa theo. Người  
ngồi bên cạnh khó chịu luỵ mềm kêu :

— Cảm miệng lại !

Khán giả đang cao hứng hát theo,  
quay phai lại phía người bên cạnh sòng  
số :

— Bảo ai cảm miệng ?

Trong thấy bộ dạng to lớn và lưu  
manh của anh chàng cụt hưng gầy gò,  
người ngồi bên cạnh ôn tồn nói :

— Tất bảo ca sĩ trên sân khấu cảm  
miệng lại để cho tôi được nghe ông hát.



XUÂN 1954



# TẾT VỚI TRẺ CON

**N**HƠN ngày Tết tung bừng đến trong lúc nhà nhà sắm sửa rực rỡ xuân tươi, nhờ đến trẻ em nghèo, những nhí đồng, mà chiến tranh hoặc thời cuộc, đã cướp mất đi những người thân mến, tôi thiết tưởng, bàn đến Tết của chúng và nhận định quan niệm về cuộc lễ này, không phải là thừa vậy.

Tết đến! Chúng ta hồi hả lo sắm sửa những lễ vật để cùng kiến ông bà tổ tiên. Những sự chi phí được tăng lên gấp bội ngày thường để mua thức ăn, vật uống. Chúng ta bày những cỗ bàn linh đình, để cùng bè bạn chè chén, hoặc thù tạc xã giao với nhau, trong những ngày nghỉ ngơi. Nhưng có một điều đáng tiếc là phần nhiều chúng ta chỉ lo cái Tết của người lớn.

Chúng ta, vì vô tình, dường quên nghĩ đến trẻ con. Ta thường cho rằng sắm cho trẻ một bộ đồ mới, phát cho năm, mười đồng bạc, như thế là đã làm phận sự đối với con cái trong những ngày xuân. Rồi nhiên hậu, mặc cho chúng « ăn tết » của chúng như thế nào cũng được... Nhưng ai có tấm lòng nhiệt thành đối với vấn đề giáo dục nhí đồng, cũng nhận thấy rằng trẻ con Việt Nam ta, ngoài cái Tết Trung Thu, mà đồng bào miền Bắc có ý nghĩa tổ chức đặc biệt cho chúng còn thi không có cuộc lễ nào thuộc về trẻ con. Quanh năm các phụ huynh lo chạy ăn, chạy mặc, lo việc sanh sống hàng ngày, thành thử các con em chúng ta ít khi có phong tiện hưởng được những ngày lễ vui, tươi, đầy đủ. Bởi thế tôi thiết tưởng kẻ làm cha mẹ không nên chênh mang cái Tết Nguyên đán, vì nó là cái lễ, có thể cho là độc nhất, đối với những trẻ con nghèo khó.

Về mặt sanh lý, những trò chơi, những cuộc lễ vui, rất phù hợp với bản tính của trẻ con. Có rất nhiều nhí đồng, mỗi khi nghe nói Tết đến thì vui mừng, khoan khoái, mong chờ. Tâm sự của các em đã từng biểu lộ trong câu đồng giao:

Vâng nghe ba tiếng cu kêu,  
Trong mai tối Tết, dựng nêu, ăn chè!

Chưa chi, trẻ con  
đã tưởng tượng  
đến những cảnh,  
áo mới quần mới,  
những bữa ăn  
linh đình, những  
giờ nghỉ, những

cuộc vui Xuân, đốt pháo...

Trong thâm tâm, chúng đã nghĩ tới những cuộc di viếng thăm mò mẫm ở trên cánh đồng xanh bát ngát. Chúng đã mơ đến những cuộc lễ bái trước bàn thờ gia tiên, với những bộ lụa đồng sáng choang, với khói hương nghi ngút, với những câu liễn đỏ...

Về mặt tinh thần, Tết là một dịp tốt để cho chúng gác lại những sự sợ sệt, sự lo âu về bài vở, những sự quở phạt của người lớn chúng ta, vì Tết đến đâu người nào có khó tánh đến đâu cũng phải kiêng cữ. Sự vui tươi trong ba ngày Xuân là một nhựa sống của trẻ, nó làm cho chúng hăng hái, phấn khởi.



Về mặt đức dục, Tết là một cơ hội thuận tiện, khi chúng ta khéo lời dặn, để dạy chúng một cách cụ thể một phần trong muôn một bồn phận của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, kẻ lại cho con cháu nghe những công nghiệp của tổ tiên cùng những câu truyện lịch sử, liên quan đến ngày Tết...

Vì sự ích lợi của lễ Tết đối với trẻ con, chúng ta, kẻ làm cha mẹ, dù chúng ta có bàn rộn thế nào, dù có chuyện ưu tư gì, chúng ta cũng tạm gác lại, lo cho các con, sắm sửa cho chúng những quà cáp, những áo quần mới, hẫu tạo cho chúng một cái Tết vui tươi... Nữ sĩ Đam Phương cho rằng: « Trẻ con Việt Nam không có mấy khi được những món đồ chơi đầy đủ. Cha mẹ Việt Nam cũng không mấy khi bày vẽ cho trẻ con vui chơi

bao giờ... » Tôi thiết nghĩ nữ sĩ không lầm trong ý nghĩ của mình vậy.

Bởi thế, chúng ta nên gởi tặng nhau, thay vì những câu chúc mừng khách sáo, giữa người lớn với nhau những món quà, những món đồ chơi thích hợp với trẻ em, con của bá minh. Những người ở một xóm, một dãy phố, một khu vực với nhau, nên sắp đặt những cuộc vui chung cho trẻ con, vào một ngày hoặc một buổi tối trong ba ngày xuân. Tục ngữ cho nhân dân, nhất là cho phái nữ.

Trong mười năm trường, khỏi lửa đã sẵn ráo bao nhiêu chàng Kim, đẽ mả...

« ...Ở đất biển khu tựi nhà...

Vội sang vườn Thúy dò ta.

Nhin xem phong cảnh nay đã khác xưa.

Khác xưa nhiều lắm rồi!

Và, mười năm qua, có bao nhiêu chàng Kim thi có bấy nhiêu nàng Kiều; có bao nhiêu chinh phu thi có bấy nhiêu chinh phu, đẽ mả than thở lời than muôn thuở

Nơi sân trường, chúng ta dựng mây lát con thơ, em thay bố; nuôi mẹ già, các trai em lai, phân phát bánh quy... Tuy vậy, nàng Kiều đã chơi cho chúng. Nhơn cơ hội này chàng Kim, và người Nam Xương còn trẻ em nghèo được lãnh quần áo, và được nói dỗi con đại bàng bóng của mình, sờ, đẽ mặc Tết. Trẻ em nhà giàu và chính phụ cũng còn may mắn được thi lại được dịp tốt giúp đỡ bạn mình.

Chị bảo: sao chúng em không buôn bán? Thế sao chị không bảo người có tiền và người có quyền sao không giúp cửa, giúp công cho chúng em lúc đầu này?

« Chị bảo: sao chúng em không về quê, bởi đất nhất cỏ mà sống — vì có

tay người, sỏi đá cũng thành cơm »

còn? Chúng em muốn lắm chứ. Nhưng

về quê nào bảy giờ?

« Thế cho nên chúng em bây giờ toàn là những tấm lụa đào — mặc dù đã hết

sức nhau úa — « phát phơ hé phổ biết

vào tay ai? » đây.

« Người ta mách chúng em nếu có

Công ty ăn Tết » của Việt kiều ở Pháp

(tiếp theo trang 41)

một chén cơm, đẽ đầu giường rồi sụt sùi kè lè « 30 Tết còn ở xứ người, cha mẹ oi ! có biết cho con v.v... ». Nhiều ông mặt đỏ gay kêu nhau

« li xi cho con Renée... ».

Mồng một, mồng hai, qua mồng ba,

họ cũng đốt vàng, song không có bún

thang, hay dưa đỗ, mà chỉ còn vài ly

rượu, hay tốt số hơn thì có chai

« Canh ki na » con mèo trung số ở chợ

phiên trên tinh.

Tết với Tết

Tết này qua Tết khác, các công

binh đã trải qua hơn chục cái Tết ở

hai ngoại, và có người còn kéo dài

nhiều cái Tết khác nữa không Tết

này giống Tết nào.

Có đứa thứ Tết ở trong đũa cảnh ngộ,

có cái Tết buồn rầu như ở trong ngực

Sorgues ; nhà từng giờ đê trị

những người không tuân kỷ luật, có

thể, có thắn, hay có tiền, có chữ thi

may ra chúng em sẽ được « sa » vào cửa

nhà... bình, bằng không thì một là sẽ

sa vào cửa nhà... pha, hai là sẽ vào cửa

nhà... thõ, ba là sẽ vào cửa nhà... đất.

Ba cửa đều rộng và tối như nhau cả.

« Biết thế làm! Song biết làm sao cho

khỏi cầu đoạn trường, hở chị?

« Cố thế họa may rồi chúng em mới có

được chõng, chị ạ.

« Bằng không thì... thì... nhạc dâng

xinh nghe đâu gần quá, chị nhỉ? ».

Trong đêm tối đậm đật, có một, hai,

ba, bốn, năm, sáu... chín, mười lăm, hai

mươi... một trăm... năm trăm... một

ngàn... khung cửa tối om, cánh mở rộng,

nuốt cung biết mấy mươi đoàn người

« mắt như nước mùa thu, nụ cười

nghiêng thành đồ quán »...

Xa xa có tiếng nắc trong tiếng hát

truyền thanh.

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn tim, đèn vàng

chưng lung trên vành cầu vòng...

T. H. P.

(1) Sodome, Gomorrhe, hai đô thị xưa nổi tiếng

về dọa lạc.

« Công ty ăn Tết » của Việt kiều ở Pháp

(tiếp theo trang 41)

một chén cơm, đẽ đầu giường rồi

sụt sùi kè lè « 30 Tết còn ở xứ người,

cha mẹ oi ! có biết cho con v.v... ». Nhiều

ông mặt đỏ gay kêu nhau

« li xi cho con Renée... ».

Mồng một, mồng hai, qua mồng ba,

họ cũng đốt vàng, song không có bún

thang, hay dưa đỗ, mà chỉ còn vài ly

rượu, hay tốt số hơn thì có chai

« Canh ki na » con mèo trung số ở chợ

phiên trên tinh.

Tết với Tết

Tết này qua Tết khác, các công

binh đã trải qua hơn chục cái Tết ở

hai ngoại, và có người còn kéo dài

nhiều cái Tết khác nữa không Tết

này giống Tết nào.

Có đứa thứ Tết ở trong đũa cảnh ngộ,

có cái Tết buồn rầu như ở trong ngực

Sorgues ; nhà từng giờ đê trị

những người không tuân kỷ luật, có

thể, có thắn, hay có tiền, có chữ thi

may ra chúng em sẽ được « sa » vào cửa

nhà... bình, bằng không thì một là sẽ

sa vào cửa nhà... pha, hai là sẽ vào cửa

nhà... thõ, ba là sẽ vào cửa nhà... đất.

Ba cửa đều rộng và tối như nhau cả.

« Biết thế làm! Song biết làm sao cho

khỏi cầu đoạn trường, hở chị?

« Cố thế họa may rồi chúng em mới có

được chõng, chị ạ.

« Bằng không thì... thì... nhạc dâng

xinh nghe đâu gần quá, chị nhỉ? ».

Trong đêm tối đậm đật, có một, hai,

ba, bốn, năm, sáu... chín, mười lăm, hai

mươi... một trăm... năm trăm... một

ngàn... khung cửa tối om, cánh mở rộng,

nuốt cung biết mấy mươi đoàn người

« mắt như nước mùa thu, nụ cười

nghiêng thành đồ quán »...

Xa xa có tiếng nắc trong tiếng hát

truyền thanh.

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn tim, đèn vàng

chưng lung trên vành cầu vòng...

T. H. P.

(1) Sodome, Gomorrhe, hai đô thị xưa nổi tiếng

về dọa lạc.

« Công ty ăn Tết » của Việt kiều ở Pháp

(tiếp theo trang 41)

một chén cơm, đẽ đầu giường rồi

sụt sùi kè lè « 30 Tết còn ở xứ người,

cha mẹ oi ! có biết cho con v.v... ». Nhiều

ông mặt đỏ gay kêu nhau

« li xi cho con Renée... ».

Mồng một, mồng hai, qua mồng ba,

họ cũng đốt vàng, song không có bún

thang, hay dưa đỗ, mà chỉ còn vài ly

rượu, hay tốt số hơn thì có chai

« Canh ki na » con mèo trung số ở chợ

phiên trên tinh.

Tết với Tết

Tết này qua Tết khác, các công

binh đã trải qua hơn chục cái Tết ở

hai ngoại, và có người còn kéo dài

nhiều cái Tết khác nữa không Tết

này giống Tết nào.</p



# ĐỒI LÚA

## THIẾU NIÊN

của HOÀNG THƠ

### KHUNG CẢNH VÀ NHÂN VẬT :

Một gian phòng mở trong ánh đèn xanh nhạt. Một thanh niên đang ngồi trầm ngâm ở ghế. Trên giường đặt gần cửa sổ một thiếu nữ đang nằm ngủ.

THỜI GIAN : Một đêm cuối năm.

THIẾU NỮ.— (tỉnh giấc, thấp giọng)  
— Anh ở đâu?

THANH NIÊN.— Anh đây.

THIẾU NỮ.— Em không thấy gì hết.  
THANH NIÊN (đứng lên).— Anh đây  
này.

THIẾU NỮ.— Đè em vân đèn lên.  
Ánh sáng mơ hồ xanh nhạt.

THANH NIÊN.— Em đã thấy chưa?  
THIẾU NỮ.— Trông anh chỉ là một  
cái bóng.

THANH NIÊN.— Em vẫn đèn sáng  
hắn lên.  
Ánh sáng.

THIẾU NỮ.— (dịu dàng) Thấy anh  
rồi! Sao anh không ở gần em?

THANH NIÊN.— Anh không ngủ  
được.

THIẾU NỮ.— Thế em đã ngủ quên  
đi ư?

THANH NIÊN.— Em vừa chợp mắt.  
THIẾU NỮ (mỉm cười).— Em rõ thật  
là mè an, mè ngủ.

THANH NIÊN.— Anh ngồi trông em  
ngủ.

THIẾU NỮ.— Có lâu không?

THANH NIÊN.— Lối mướt phút.

THIẾU NỮ.— Mướt phút, trong thi  
giờ qui báu này!

THANH NIÊN.— Trời chưa sáng đâu,  
em à.

THIẾU NỮ.— Mấy giờ rồi anh?

THANH NIÊN.— Gần bốn giờ.



Chúng ta vừa sống qua đêm nay chẳng  
phải là tuyệt đẹp ư? Chẳng phải là  
hơn những tối tàn hôn thường tình,  
kéo dài mãi mãi? Có cuộc tàn hôn nào  
sánh được bằng tôi lừa chúng mình!

THIẾU NỮ.— Nhưng mà ngắn ngủi  
quá!

THANH NIÊN.— Cái gì quá đẹp cũng  
không lâu dài, em à.

THIẾU NỮ.— Không, em muốn  
những giờ phút này kéo dài mãi mãi.  
Biết bao nhiêu điều chúng ta chỉ sống  
qua có một lần.

THANH NIÊN.— Đó là  
những điều em đẹp nhất ở  
đời!

THIẾU NỮ.— Cho đến một ngày  
kia, ngày mong chờ, ngày trói san  
ngày hòa bình, anh còn nhớ đến chứ  
Sao anh không trả lời em?

THANH NIÊN.

Anh sẽ nhớ đến  
Im lặng.

THIẾU NỮ.

Sao lại có bóng

đeo thoáng qua trên mắt anh?

THANH NIÊN.

Không.

THIẾU NỮ.— Sao anh lại qua  
mặt đi?

THANH NIÊN (chỗi cùi chũ cù  
mình).— Không. Chúng mình đã đã  
tận hưởng những giờ phút quá đ  
ngọt trong khung cảnh thế này, trờ  
rung nên nghĩ đến gì khác nữa...

THIẾU NỮ.— Em thì chỉ mu  
chiếm lấy anh tất cả, giữ anh ở la  
gần kề nhau mãi.

THANH NIÊN.— Chúng ta hãy đan  
lòng chịu lấy cuộc tình duyên tan v  
vì sự tàn phá vĩ đại của chiến tranh

ra, anh !

THANH NIÊN (mở mắt ra,  
khẽ lắc đầu).— Anh hiểu rồi...

THIẾU NỮ.— Không phải  
thế...

THANH NIÊN.— Anh chưa  
nói ra ra mà em đã cãi. Em  
cứ nói thật đi!

THIẾU NỮ.— Nói thật gi anh?

THANH NIÊN.— Anh nhắm  
mắt lại làm cho em tưởng  
đến anh chết, phải không?

THIẾU NỮ (giọng yếu ớt).— Phải.  
THANH NIÊN.— Cái chết luôn luôn

ám ảnh chúng mình. Đêm tàn hòn  
lại lung thór.

THIẾU NỮ (bồng trố tay về phía cửa  
sổ).— Trời sáng rồi!

THANH NIÊN.— Không phải.

THIẾU NỮ.— Anh tắt đèn đi (Bóng  
tối). Ngoài cửa sổ vẫn đèn mít mùng

THANH NIÊN.— Em thấy đây,  
không phải là trời sáng.

THIẾU NỮ.— Em ngờ là... thấy  
bóng mờ qua mặt kính...

THANH NIÊN.— Em nên nhận bóng  
tối mà nói thật với anh đi; em đã  
ngã lòng đối với anh rồi phải không?

THIẾU NỮ (Giọng yếu ớt).— Vàng.

THANH NIÊN (Vặn đèn lên).— Anh  
sáng đây!

THIẾU NỮ (thẹn thùng, đau đớn)  
— Anh thương lấy em.. tha thứ  
cho em...

THANH NIÊN (mỉm cười dịu dàng)  
— Anh phải biết em có tội gì đã chứ?

THIẾU NỮ.— Trời ơi! Anh đừng  
cười. Không phải là lúc cười nữa.  
Thấy anh khóc còn đỡ sợ hơn.

THANH NIÊN.— Em cũng biết rằng  
anh không khóc được nữa. Em khóc  
cho cả hai đứa chúng mình vậy: nước

trò về với em. Em luôn luôn tự bâ  
minh như vậy. Cũng vì thế mà em đã  
muốn trở nên là vợ anh đêm nay.  
Nhưng mà đợi chờ! Giả có thể...  
Giả anh đứng đi! Có lẽ... Phải. Anh  
ở lại.. Em không còn biết gì nữa.  
Em chỉ biết là muốn cứu cho mối  
tình đôi ta thì anh đừng đi, thế mà  
đến trời sáng anh ra đi. Nếu anh  
đứng đi, anh ở lại, em biết rằng anh  
không làm thế được, em nói với anh:  
Ở lại! ở lại, mà anh phải đi, rồi anh  
ra đi... Trời ơi! Đáng lẽ những việc  
ấy đừng xảy ra! Đáng lẽ đừng  
nên có chiến tranh! Đáng  
lẽ, anh với em đừng có gặp  
nhau và đừng yêu nhau.  
Đáng lẽ em đừng sinh ra ở  
đời này nữa. Đáng lẽ đừng  
nên có gì hết!

THANH NIÊN (tái mặt, giọng  
u trầm). Anh hiểu rồi.

THIẾU NỮ (xa xôi).— Anh  
ra đi dè mà chịu đựng như  
thế đấy!

THANH NIÊN.— Anh trô  
về đè mà nghe như thế đấy!

THIẾU NỮ (nức nở khóc).—  
Anh đừng nói nữa... Anh hãy  
thương hại cho em!

THANH NIÊN.— Em hãy cầm  
chặt lấy tay anh như vẫn  
còn yêu anh, trước lúc anh  
ra đi.

THIẾU NỮ.— Anh nhích  
lại gần em, sát lại gần thêm  
nữa. Anh kagy nhắm mắt lại  
như em. Tắt ánh sáng tàn ác  
này đi. (Ánh đèn vẫn mở). Gian  
phòng trở lại tối. Hiện ra sau  
cửa sổ, hùng đông ghê gớm và  
thê lương. Hai người đã nhắm  
mắt lại. Họ không trống thây.  
Họ đã quên đi. Em ở bên  
anh đây. Chúng mình hãy



mắt của em sẽ vỗ về cho lòng em hết  
yêu anh.

THIẾU NỮ.— Em đã yêu anh biết  
là chừng nào! Em đã tự nhủ lòng là  
yêu anh suốt đời! Không một ngày  
nào mà em không thầm nhủ đến  
anh! Hình như cuộc đời quá ngắn  
ngủi đối với tình em yêu anh! Khi  
anh đi, hình như em chết cả lòng.  
Em đâm ra lo sợ, sợ cho anh, sợ cho  
em. Em tự bảo là em có quyền yêu  
anh đến thế không? Anh là người  
của những rủi may chiến trận kia  
mà! Mỗi lần nghĩ đến anh, không một  
lần nào em khỏi tự bảo rằng có lẽ  
ngay trong lúc ấy, biết đâu anh đã  
không còn nữa! Em biết rằng chiến  
tranh rồi sẽ hết, sau cùng rồi anh sẽ

quay lại cuộc đời tàn ác bên ngoài.  
Em thấy hình như trên trái đất  
này chỉ có anh với em... (Im lặng,  
chỉ nghe hơi thở của hai người hòa  
lịch). Anh gần kề với em đây, thế  
mà trong chốc lát nữa, anh đã đi rồi..  
Không! Anh đừng đi! Em sống làm  
sao được trong lúc vắng anh, không!  
Anh không đi đâu cả... Em đã nghe làm  
vi mệt mỏi quá, vì đêm nay, vì bao  
nhiều năm nay, vì cuộc sống tàn nhẫn  
quá! Thế rồi em cứ in tri là anh phải  
đi, anh xa em... (Nghĩ đến trời sáng,  
thiếu nữ chướng mở mắt, nhìn đến cửa  
sổ, kinh hoàng đứng lên, trổ tay về phía  
hùng đông) Anh nhìn kia!... Đứng  
nhìn nữa!... Anh đã thấy ở cửa sổ đấy  
chứ? Không! Không phải! Anh hãy

hồi là không phải. Không phải là trời sáng !

THANH NIÊN (*dừng lại, can đảm*).— Trời sáng rồi !

THIẾU NỮ (*núi giữ lại ở thành giòng*).— Không phải là trời sáng !

THANH NIÊN.— Trời đã sáng rồi !

THIẾU NỮ.— Không phải thế đâu !

THANH NIÊN.— Đúng là trời sáng rồi !

THIẾU NỮ.— Trời sáng rồi !

THANH NIÊN.— Anh phải đi đây.

THIẾU NỮ (*như điện cuồng*).— Em ghét trời sáng ! Nó đến cướp mất anh đi ! Em không thể chịu được ! Nó chặn lấy em ! Em kiệt sức mất rồi. (*từ từ nhầm mất lại*).

THANH NIÊN.— Tỉnh dậy em ! Mở mắt ra.

THIẾU NỮ.— Mà nhìn thấy trời sáng tr ?

THANH NIÊN (*thương hại, đến cửa sổ, kéo tấm màn che lại*).— Thế thi không phải là trời sáng.

THIẾU NỮ.— Anh nói thế nào ?

THANH NIÊN.— Không, không phải là trời sáng, vì em không muốn thế.

THIẾU NỮ (*với một giọng thơ dài vì quá mệt nhợ*).— Thế thi anh dừng đi.

THANH NIÊN (*như vỗ về một đứa trẻ*).— Được. Anh ở lại.

THIẾU NỮ.— Cho đến bao giờ ?

THANH NIÊN.— Cho đến bao giờ cũng được, tùy ý em.

THIẾU NỮ (*Bã trô nên vỗ thức vì giấc ngủ chiếm dần*).— Anh ở lại với em mãi mãi em.

THANH NIÊN.— Anh ở lại với em.

THIẾU NỮ.— Anh nhắc lại em nghe.

THANH NIÊN.— Anh ở lại với em mãi mãi.

THIẾU NỮ.— Anh ở lại mãi mãi ? Em đang tỉnh hay đang mơ thế ?

THANH NIÊN.— Em sắp ngủ.

THIẾU NỮ.— Không, thế thi anh ra đi trong lúc em ngủ.

THANH NIÊN.— Anh hứa với em là không mà.

THIẾU NỮ.— Anh sẽ gọi em dậy chứ ?

THANH NIÊN.— Anh sẽ gọi em dậy.

THIẾU NỮ.— Thế anh không ngủ sao ?

THANH NIÊN.— Không, anh thức trông cho em ngủ.

THIẾU NỮ.— Anh dừng xa em nhé.

THANH NIÊN.— Đề anh ru em ngủ.

THIẾU NỮ.— Như trẻ con ấy à ? Phải đây, anh kè chuyện cõi tinh cho em nghe như hồi em con bé dại. Lúc này em thấy mình bé nhỏ quá, trước những việc lớn lao của cuộc đời, trước chiến tranh, đau khổ, anh dừng của các anh... Anh đã làm cho em thành ra dàn bà, anh hãy làm cho em

trở lại thơ dại... Anh kè chuyện đời xưa cho em nghe !

THANH NIÊN.— Đề anh kè cho em nghe một chuyện.

THIẾU NỮ.— Mà chuyện phải hay kia.

THANH NIÊN.— Đó là câu chuyện thời thái bình.

THIẾU NỮ.— Chắc là đẹp lắm.

THANH NIÊN.— Chuyện của đôi lứa chúng ta sau này.

THIẾU NỮ.— Thế thi đẹp quá.

THANH NIÊN.— Anh sẽ gần em luôn, ngày này qua ngày khác.

THIẾU NỮ.— Thật là không tưởng tượng được !

THANH NIÊN.— Anh gần em mỗi sáng, mỗi chiều.

THIẾU NỮ.— Đây là một chuyện thần tiên.

THANH NIÊN.— Em sẽ nói : chồng em sao mà khen càng thế !

THIẾU NỮ.— Anh nói thế nào ?

THANH NIÊN.— Không, không phải là trời sáng, vì em không muốn thế.

THIẾU NỮ (*với một giọng thơ dài vì quá mệt nhợ*).— Thế thi anh dừng đi.

THANH NIÊN (*như vỗ về một đứa trẻ*).— Được. Anh ở lại.

THIẾU NỮ.— Cho đến bao giờ ?

THANH NIÊN.— Cho đến bao giờ cũng được, tùy ý em.

THIẾU NỮ (*Bã trô nên vỗ thức vì giấc ngủ chiếm dần*).— Anh ở lại với em mãi mãi em.

THANH NIÊN.— Anh ở lại mãi mãi ? Em đang tỉnh hay đang mơ thế ?

THANH NIÊN.— Em sắp ngủ.

THIẾU NỮ.— Không, thế thi anh ra đi trong lúc em ngủ.

THANH NIÊN.— Anh hứa với em là không mà.

THIẾU NỮ.— Anh sẽ gọi em dậy chứ ?

THANH NIÊN.— Anh sẽ gọi em dậy.

THIẾU NỮ.— Thế anh không ngủ sao ?

THANH NIÊN.— Không, anh thức trông cho em ngủ.

THIẾU NỮ.— Anh dừng xa em nhé.

THANH NIÊN.— Đề anh ru em ngủ.

THIẾU NỮ.— Như trẻ con ấy à ?

Phải đây, anh kè chuyện cõi tinh cho em nghe như hồi em con bé dại. Lúc này em thấy mình bé nhỏ quá, trước những việc lớn lao của cuộc đời, trước chiến tranh, đau khổ, anh dừng của các anh... Anh đã làm cho em

trở lại thơ dại... Anh kè chuyện đời xưa cho em nghe !

THANH NIÊN.— Rồi một buổi m như những buổi mai khác, lúc tr sáng...

THIẾU NỮ.— Một buổi trời sá người ta có thể thương yêu nhau ?

THANH NIÊN.— Anh thức dậy đi ngoài vườn. Em còn ngủ. Em không nghe bước anh đi.

THIẾU NỮ.— Anh phải gọi em là chủ ?

THANH NIÊN.— Anh đang n chuyện thời bình với em kia mà. B giờ người ta lại được làm việc thương yêu nhau. Trời xanh, nắng sáng... trên mặt đất này, con người đã biết thương yêu nhau. Không b giờ còn có chiến tranh để chia những đôi lứa như chúng mình.

THIẾU NỮ.— Hòa bình, đó là tin yêu.



XUÂN AI-LAO

THANH NIÊN.— Hòa bình đã về với chúng ta.

THIẾU NỮ.— Thế bây giờ anh sẽ không bao giờ xa em chủ ?

THANH NIÊN.— Không.

THIẾU NỮ.— Không bao giờ chủ ?

THANH NIÊN.— Không bao giờ.

THIẾU NỮ.— Anh thế đi. Lần này xa anh thi em không thể sống được nữa.

THANH NIÊN.— Anh thế với em.

THIẾU NỮ (*Giọng xa xôi trong giấc ngủ*).— Em sung sướng quá...

THANH NIÊN (*Sau một lát im lặng*).— Em... (Không nghe tiếng trả lời. Đứng lên đến cửa sổ, kéo tấm màn ra, nhìn thẳng trước hùng đông. Một lúc, quay lại, thấy thiếu nữ nằm ngủ yên, sờ gối). Em ngủ rồi ư... (Thiếu nữ nằm yên. Thanh niên nhẹ nhàng lấy mũ cung hành trang cầm ở tay, lặng nhìn người yêu, rồi ôm thầm bước ra, khép cửa lại. Một lát trời sáng tỏ. Thiếu nữ chàng mở mắt ra, nhìn thấy trống lạnh trong gian phòng, kêu lên thất thanh).

THIẾU NỮ.— Anh ! Anh !

HOÀNG THƠ

XUÂN 1954

\* ĐỜI LÀ GIAI ĐOẠN \* ĐỜI LÀ GIAI ĐOẠN \*

(tiếp theo trang 8)

người không phải là bao nhiêu giai đoạn trong thời gian, vì có người sanh trước và sau ta một phút, một giờ. Và trong đời ta có vô số kè người sanh ra và người chết.

Khi ta nói giai đoạn của ta thì ta không nói là giai đoạn của người khác; và khi ta nói giai đoạn lịch sử là ta nói giai đoạn hoạt động của một số người.

Ta đúng trong giai đoạn của ta mà nhìn trở về trước là ta cảm thấy có vô số kè giai đoạn, và nếu ta liên tưởng đến sau khi ta không còn biết gì (chết), ta cũng tin rằng sẽ có vô số giai đoạn. Khi ta ở trong một « khúc » thời gian mà luận, hoặc tác động, cái luận và cái động của ta ngày nay có chịu ảnh hưởng của ngày trước và sẽ liên quan đến ngày sau. Cái đúng lý ngày nay có thể không hợp lý ngày mai và cái không hợp lý ngày trước vốn có phần hợp lý trong thời của nó.

Nhơn đó, ta thấy rằng thời gian và không gian là một « sợi giây chuyên » vô tận, mỗi cái « kheon » là mỗi đều nối liền nhau. Như thế thì không có cái tuyệt đối của nay, trước, hay sau. Mỗi mỗi đều là tương đối; đời sống của ta khi chấm dứt cũng không tuyệt đối mãi mãi.

Ta sẽ còn, nhưng không còn với hình thức ngày nay. Phân biệt sống với chết ta thấy chỉ khác nhau ở chỗ « động và tri với « bất động bất tri », ngày mai vẫn

có thể « động và tri » ở trong những bắp thịt và trí não khác.

Đây, không phải là nói để an ủi con người giác ngộ, còn với tôi, mà chính là ta cần nhận ra cái lẽ *trên miền định liu nhau giữa vô số kè* giai đoạn, để xác định cái lẽ sống của ta vậy.

Một khi ta đã xác định cái lẽ sống trong thời gian và không gian là ta có lý tưởng sống; lý tưởng này có thể giúp ta xây dựng một đời sống tốt đẹp; ta sẽ không còn bi quan, không còn lo chết, mà vẫn muôn sống đứng đắn và đầy đủ.

lẽ tự nhiên là không thể bắt buộc mọi người trên trái đất đều giác ngộ lẽ sống như nhau được. Tuy nhiên, nếu hàng người cầm quyền các nước có sự giác ngộ ấy để tổ chức đời sống dân tộc một cách phù hợp với cái lẽ sống đáng có, thì rắc rối thế giới cũng bớt được nhiều. Do đó sẽ đề ra chính sách kinh tế thích ứng, mới phản xâm lăng, nghĩa là giảm được lý do chiến tranh, để xây dựng hòa bình nhân loại.

\*\*

TRƯỚC cảnh trời Xuân, các bạn đều vui Xuân, Trọng Yêm tôi cũng vui Xuân và vui với những lời gọi là khêu gợi tình thần giai đoạn là sự nhận xét cái lẽ triền miên tiếp diễn, tức là luật tương đối.

TRỌNG YÊM

Thanh... thiều... nhan... lạc lõng

(tiếp theo trang 11)

biết đánh giặc, và chỉ mày biết đánh dã. Về phần chị em, em chỉ biết có thể thôi... »

Khách còn dám hỏi gì hơn nữa ?

Khách định rảo bước ra đi thì em bèn nêu áo khách lại, em khoe: « Người ơi ! em em áy mà, nó khát đáo đê, em sợ rồi đi Hai của dượng Hai lại đánh nó như đi đánh chị em nên em mời bé nó đi cho bà Phước, song bà Phước bảo: em còn bé quá không có quyền đem trẻ con đi cho như thế, thế là em lại phải bồng em em về « trả » đi Hai, để sau đi Hai đánh nó thật, đánh mài, đánh mài cho đến một buổi tối, em qua ngo đường Hai, ngồi trộm vào không thấy em em nữa, mà lại thấy thiên hạ bảo em rằng: « Thời nở.. « thế » lại còn sung sướng hơn mày cầu bơ,

cầu bát, khô cả một đời. » Thế đấy ! Thế là em ở với... đường phố... Hôm nay hình như lại Tết thi phải. Hình như thiên hạ vui đáo đê.

Tại sao người lại không vui thế ? Và người đi đâu thế ? Kia ! kia ! thiên hạ người ta đi hái lộc đấy ! Người ơi ! đi hái lộc không ? Có đi thi đi với em. Em biết ơi là nơi có ơi là lộc ! Đi với em em sẽ hái cho, bạn em chung sẽ hái cho. Em có ơi là bạn. Chúng nó tốt lắm ! Chúng nó cũng ở... ngoài đường. Đi, đi ! Người ơi ! rồi có sợ khuya thi về hè phố ngay với em : những đứa lớn chúng bảo ngủ chung ấm lâm ! Thực đấy ! »

KINH THÀNH THỊ

~~~~~

TRANG 53

TRANG 52

# ★ ĐÊM GIAO THƯA NHỚ BẠN VÀ NGHĨ ĐÓ ĐÂY ★

(Tiếp theo trang 5)

cực. Tôi cũng người như ai, cũng cảm, cũng xúc động !

**Tết là dịp vui cười cho cả dân tộc.**

Xuân là lúc van vật tươi tắn. Tôi cũng muốn cười muôn tươi. Mà muôn hơn nữa là không cười ra nước mắt.

Tôi nhớ bao la, rồi nhớ chuyện nhà. Năm ấy tôi vừa ăn Tết xong. Có giấy triệu tôi từ tỉnh Hậu giang về Saigon, dè mà ngồi tù. Vợ tôi bón ba, con đã được 5 đứa. Hết lúc ở trại giam Bà Rá, tôi lại chơi cảnh lưu vong Chiêu nam. Xấu số thay cho vợ con tôi !

Xấu số hơn hết là vợ tôi. Chiến tranh thế giới vừa chấm dứt, vợ tôi cũng mẫn kiếp theo. Chuyển di còn trông thấy nhau, chuyển về chỉ thấy tấm « hoành » trên bàn thờ. Vợ phu ròng rã hai năm, dè rồi vĩnh biệt không đựng một lời tiễn đưa của chồng. Con 6 đứa dè lại đó. Sự nghiệp mười năm dư xá, khổ nhọc không kể.

Đời như thế. Có thể mới biết trần thế !

Vợ tôi lia khỏi trần gian, dè tôi ở lại trả nợ đời, dè tôi đóng vai già trong nuôi con. Tôi không còn như trước, tha hồ bệnh bòng, phủ bầy con cho vợ lo.

Ôi ! Cái đêm giao thừa !

Tôi nhớ, nhớ tất cả bạn bè, nhớ đó đây. Tôi nhớ người quá vãng, nhớ những hy sinh. Mà làm sao tôi quên được cái hiện tại, và làm sao không nghĩ đến tương lai.

Điều mà tôi ghi nhớ mãi, và cũng muốn nói qua để cho các bạn xa gần ai là « người làn lò » dè ý, là : Đời ta biến, bạn bè cũng biến... Mỗi lần trải qua gian nguy và mỗi khi danh lợi lấp lò là tan rã một số bạn bè. Lẽ ấy phải được coi là dĩ nhiên. Nhất là đối với những người có chủ nghĩa dè mà tôn thờ, lại tôn thờ trong cảnh có nhiều quyền thế chi phối, thi bạn bè thấy đó mất mát như trổ tay.

\*\*

Thư này gửi bạn xa gần,  
Ngày Xuân đọc báo nhớ dùm ấn công. (1)

**Tôi viết bài cho bạn đọc,** Bạn được đọc bài tôi. Xin bạn nhớ dùm Báo Xuân đẹp đẽ vốn nhớ một số thầy họ tháng ngày ra công. Tôi sống nhớ ngõ bút. Ngõ bút tôi nên hình, ấy là công phu của những người cộng tác với tôi. Một tôi dù giàu tư tưởng

(1) Nhớ ấn công, nhìn nhận báo đẹp, cần làm cho tên số độc giả dè cài thiện đời sống anh em cần lao.



Ảnh Nguyễn Cao Đàm

hay có tâm chí cũng không làm sao phô biến tư tưởng được.

Các bạn đã nhận rõ sự cố gắng của nhân viên Đời Mới, và thêm ngạc nhiên mà mua nó được giá rẻ, thật là nhớ tình thần và ý chí sống chung đó.

Cái lối sống chung này tôi ước có ngày nó được lan rộng.

Bạn có biết chàng thày thơ, viết rời một bài phải lo bài khác, sắp rời một trang, chạy xong một khuôn bao, là phải tháo ra làm lại. Làm đi làm lại như thế suốt năm. Nếu không thương

nghè, không tin tưởng việc làm của mình là có ích, thi chắc gì họ làm nổi một tờ báo hay và đẹp cho bạn cầm lên nhẹ nhàng mà đọc với đầy hứng thú.

Một bài báo, có khi chỉ dài một cột, mà nó là cả một bài tam huyệt. Trong lúc thiên hạ đua nhau chạy theo phú quý, chỉ bằng một lời nói hay trong một trận cười là đủ giàu sang, thi có đám người cầm cự làm việc với cái ý chí đặt ra co sở đời sống mới. Bạn có nghĩ đến điều ấy lần nào chàng ? Vả khi bạn nhớ qua xin bạn ghi lấy rằng trong cho bùn lầy, trong cảnh thối tha, chưa át đã mất hồn mùi hương.

**Trước cái năm đang bắt đầu,** tôi không quên nhìn vào tiền đồ văn nghệ. Xem lại bản phát hành tôi kinh hãi nhận ra ở Thủ Đức số người đọc báo quá kém. Đối với các tỉnh, các địa phương trong nước, thi số bạn đọc ở Saigon Cholon không hơn một phần ba tổng số. Con số này cho tôi

một sự nhận định đau đớn là Thủ Đức đông người ta sống không mà « đầu óc ». Cái bao tử và xác thịt của người ở thị thành lớn đòi hỏi may hơn trí não. Không trách sao một dòng nhà văn nước ta sống quá chật vật.

Tôi không hiểu được tâm trạng của một số người, tự cho là ái quốc hay chánh khách ra mặt, thường xem v.v hóa như đồ chơi. Tôi càng không hiểu hơn là một số « trí thức » không biết có dứt luân quan chung không thiết tha với văn nghệ dân tộc. Lại rất đau lòng mà thấy có một nhữn ván coi ngõi bút của mình quả tầm thường, dè rồi suốt ngày vi những chuyện nhảm nhí.

Phải chăng là vì hoàn cảnh ? Người ta bảo thế.

Nhưng nếu chỉ biết đồ lởi cho hoa cảnh thì còn ai là người giác ngộ.

Ôi ! Cái đêm giao thừa ! Tôi muốn viết dài hơn nữa kia, viết ra tất cả những cái gì năm nay dày lòng. Son tôi phải dừng tay, vì bài này cũn dài lắm rồi.

Mà muốn chấm dứt nơi đây, lòng tôi vẫn còn thôn thirc. Tám năm qua. Tám năm huyết lệ cho cả một dân tộc. Há ta vui được Xuân mà không nhớ cảnh làm than của đòn bao trên lãnh thổ Việt Nam !

Nhớ và đau, thi cái nhớ đau cũn ta phải tích cực phản nào : Không vì thời thế mà ta chịu ức hiếp uốn mình theo hoàn cảnh...

Trước cảnh thê lương, thử nào t chơi Xuân một cách giác ngộ và tích cực hơn.

Có ai biết chàng trong hiện tinh nước nhà cái cười vô ý thức, cảm hứng bất giác, đều là tội lỗi....

Cũng năm nào, một bạn gái ở xóm gửi cho tôi một bức thư, bắt đầu bằng câu :

« Ô hô ! Thế gian nan vi sự, thế gian nan vi sự !... Đã tưởng anh là bạn tri kỷ, mà sao đến lúc chia tay, anh lại tỏ ra là người không hiểu tôi. Đầu thay ! »

Năm nay, tôi định viết : Bạn đọc tôi, trong số trên hai vạn người, tôi chắc có tri kỷ. Và chính vì tin có tri kỷ nên tôi luôn luôn tận tụy với nghề

VĂN LANG

ĐỜI MỚI

## NHÌN LẠI MỘT NĂM ĐIỆN ẢNH VIỆT-NAM

(TIẾP THEO  
TRANG 12)

« Thanh Bình », nói về thầy pháp và hồn ma.

« Giá hạnh phúc », cũng của Phạm Văn Nhận, nói về những sự lỗ lảng mất gốc của một số người Việt bị Áu hóa quá đà.

Hàng « Việt ánh » ở Hanoi đang quay « Phụng sự tề quốc » hay là « Cô gái Việt ».

Còn nhiều nhóm quay phim khác đang chuẩn bị hoặc còn trong dự định. Năm nay là năm nhiều hứa hẹn về nền ảnh Việt Nam.

### THAY LỜI KẾT

LỢAT phim đầu trong năm vừa qua cho chúng ta nhiều kinh nghiệm.

Kinh nghiệm thứ nhất : tinh thần tham gia văn nghệ của dân chúng.

Người minh bát đầu quan tâm đến màn ảnh, ngành nghệ thuật quan trọng và bình dân nhất. Trong khai trương bước đầu đến sáu đổi, công chúng chờ đợi thoát cho nghệ thuật điện xuất. Ngộ thoát ấy hé mở với mấy phim Việt Nam.

Vì vậy « KIẾP HOA » phim dài đầu tiên do người Việt đóng, được khán giả tiếp đón, hết sức nồng nhiệt. Dù phim ấy có lâm chỗ đáng trách, nhưng người minh săn sàng khuynh khích, nâng đỡ bước đầu của điện ảnh Việt Nam. Rồi đến lượt « BẾN CỦ », « NGHỆ THUẬT VÀ HẠNH PHÚC » cũng vì tinh thần dân tộc mà công chúng kết án và tẩy chay hai sản phẩm đã bội lợ cho màn ảnh Việt Nam, từ hình thức đến nội dung.

Kinh nghiệm thứ hai : tiêu chuẩn đánh giá một cuốn phim.

Người minh không nỡ quá khắt khe về kỹ thuật đối với mấy cuốn phim đầu V.N. Xem phim V.N., khán giả chú trọng trước hết về nội dung.

Ngoài phần ưu thế là phim dài đầu tiên.

« KIẾP HOA » kéo được nhiều người xem là nhờ biết chọn khung cảnh tản cư và hồi cư, biết lợi dụng màu sắc ướt nhà. Cuốn phim ngắn « NGÀY VỀ », dù kỹ thuật còn non nhưng cũng được khuyễn khích, vì sánh với mấy phim trước nội dung đúng đắn.

Đó là đối với mấy phim đầu. Thiết tưởng lần lượt phim ra nhiều, công chúng sẽ bắt đầu để yêu phim điện kỹ thuật và nghệ thuật.

Năm nay, năm của loạt phim thứ nhì, ngoài cốt truyện nói lên được tiếng nói của thời đại, các nhà thực hiện phim cần chú trọng về kỹ thuật mới mong đi đến thành công.

Kinh nghiệm thứ ba : khả năng tổ chức và sáng tác của người minh.

Màn ảnh xứng ta hiện đang gặp hoàn cảnh thuận tiện để này nở. Về mặt sản xuất, các nhà kinh doanh thấy có thể đặt vốn vào kinh doanh điện ảnh và hy vọng có lời, trong lúc các ngành thương mại và kỹ nghệ khác đang bị bế tắc. Về mặt khán giả, dân chúng ở thành phố có quan tâm trong đoạn kết.

« Ngày về » được thực hiện với phương tiện tài tử (phim 16 ly), kỹ thuật còn thô sơ, nhưng nhờ nội dung cùu với nhau. Nhóm « Nghệ sĩ liên hiệp » đã làm việc với thiện chí, nên được các báo nâng đỡ, và khán giả ủng hộ ít nhiều.

Về phương diện điện tử chức và sáng tác, người minh đang bước lùn mò, chưa mấy ai biết nhiều về nghệ.

Tiền nong không sự thiếu : các nhà tư bản

sẵn sàng góp vốn. Vấn đề máy móc dụng cụ cũng giải quyết được ; ta có thể mua một số dụng cụ tối thiểu dù dùng. Ngoài ra, các xưởng phim ở Huong cảng hiện đang ngừng chạy vì thiếu thị trường, rất sẵn sàng mà cho mình mướn máy móc với một giá tương đối thấp trong lúc này. Hàng « Việt phim » đã xây dựng một xưởng phim ở Hà Nội với dụng cụ và chuyên viên Huong cảng.

Giai go nhất là việc động viên người.

Điển dù khó tìm nhưng có gắng cũng tìm được. Những người anh và khá dạn dí, qua một thời gian luyện tập ngắn, có thể đồng được phim. Bằng chứng ở máy phim đã chiếu : Kim Xuân ; Bich Ngà, Ái Loan, Kiều Hạnh, Hoàng Vinh Lộc, Phạm Bình Sỹ, Bình Xuân Hùng đều có thể đóng được phim.

Về chuyên viên, ta có một số người đang trong thời kỳ nghiên cứu. Sau một thời gian làm việc với chuyên viên ngoại quốc cho quen dụng cụ nhà nghề, chuyên viên ta sẽ sử dụng được máy móc.

Vấn đề then chốt và khó giải quyết trong lúc này là người trách nhiệm tinh thần cuốn phim : Soạn giả, đạo diễn và điều khiển sản xuất. Những công việc đó phải trong tay người minh, không thể lè thuộc vào ngoại quốc. Kinh nghiệm hai cuốn phim « KIẾP HOA », « NGHỆ THUẬT VÀ HẠNH PHÚC » cho ta thấy rằng điện viên ta với Việt Nam dưới sự điều khiển của ngoại quốc chỉ có tạo ra những phim lai căng.

Không nói chúng ta chưa tìm được người xứng đáng, vừa có khả năng vừa có ý thức, để nắm vai trò trưởng chủ động. Trong hai phim do người minh thực hiện, nhà điều khiển « BẾN CỦ » không có ý thức, chỉ chú trọng về thương mại ; nhóm « NGÀY VỀ » có ý thức hơn, nhưng còn kém học hỏi về nghề. Những phim sắp chiếu trong năm nay hứa hẹn về lượng, nhưng về phầm ta không hy vọng được nhiều.

Không lục quan mà cũng không bi quan thái quá, chúng ta có thể đoán trước :

**Việt Nam sẽ sản xuất được phim tương đối có giá trị, nhưng phải chờ đợi một thời gian.**

Giai đoạn đầu là một cuộc thí nghiệm, gạn bỏ những phần từ cẩn bá và chọn lọc phần từ ưu tú. Phim Việt Nam ra thêm nhiều, sẽ tranh đua lẫn nhau và tranh đua với phim ngoại quốc. Các nhà sản xuất không thể đánh là bài may rủi nữa. Nếu cho ra phim bừa bãi như trước là đã ngay đến phá sản.

Dù điện ảnh Việt Nam còn trong bước đầu, nhưng vì tự ái dân tộc công chúng sẽ không thèm nghe đùa được mà lại còn đào thải những phim Việt quá non nớt về kỹ thuật, đòi hỏi về nội dung.

**LÊ DÂN**

## Muốn Bán

**Phố lầu mới cắt luôn đặt tại  
đại lộ Trần Hưng Đạo  
Chợ quán**

Có đèn (compteur riêng 10 ampères) và nước.

Chỗ tiêu máy.

Trên lầu và dưới đất đều lót gạch bông. Nóc bằng.

Cắt toàn bằng gạch tiêu (terre cuite) và đúc bằng bêton armé (rát chắc).

Các sô phi sang tên chủ bán chịu.

**Xin hỏi tại nhà báo Đời Mới  
117, đại lộ Trần Hưng Đạo - Chợ quán**

# TÌNH CA

1.— Tôi yêu tiếng nước tôi,  
Từ khi mới ra đời ! Ngườiơi !  
Mẹ hiền ru những câu xa vời,  
À à à ! Tiếng ru muôn đời...  
Tiếng nước tôi !  
Bốn ngàn năm rồng đã buồn vui,  
Khóc cười theo mệnh nước nòi trời ! (Nướcơi !)  
Tiếng nước tôi !  
Tiếng Mẹ sinh từ lúc năm nôi  
Thoát nghén năm thành tiếng lòng tôi ! (Nướcơi !)  
Tôi yêu tiếng xa mờ,  
Những câu hô sưởi lòng bơ vơ !  
Nhớ thương hoài mảnh tình đơn sơ,  
Vững tin về mộng một ngày mơ...

**ĐIỆP KHÚC.**— Một yêu cầu hát Truyện Kiều,  
Lắng lờ như tiếng sáo diệu (v) diệu lắng ta !  
Và yêu cô gái bên nhà  
Miệng xinh ăn nói mặn mà (v) mà có duyên !

2.— Tôi yêu đất nước tôi !  
Năm phơi phới bên bờ biển xanh.  
Ruộng đồng vun sống ra Thái bình  
Nhìn trùng dương, hát câu no lành...  
Đất nước tôi !  
Đãy Trường Sơn àn bóng hoàng hôn !  
Đất miền Tây chờ sức người vươn ! (Đấtơi !)  
Đất nước tôi !  
Núi rừng sâu miền bắc lửa thiêng.  
Lúa miền Nam nhín gió mùa lên ! (Lúaơi !)  
Tôi yêu những sông trường !  
Biết ái tình ở dòng sông Hương ;  
Sông no đầy là nhỏ Cửu Long ;  
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong...

**ĐIỆP KHÚC.**— Người yêu Thế Giới mịt mù  
Cùng tôi ôm áp ruộng đồng (v) đồng Việt Nam  
Làm sao chấp cánh chim ngàn  
Nhìn Trung, Nam, Bắc xếp hàng mến nhau...

3.— Tôi yêu bác nông phu  
Đại sương nắng trên bờ ruộng xanh !  
Vài ngàn năm đúng trên đất nghèo,  
Minh đồng da sát không phai màu...  
Tấm áo nâu !  
Những mẹ quê chỉ biết cắn lao ;  
Những trẻ quê bạn với dân trâu ! (béơi !)  
Tấm áo nâu !  
Rướn mình đi từ cõi rừng cao,  
Đất điu nhau vào đến Cà Mau. (áoơi !)  
Tôi yêu biết bao người :  
lý, lê, Trần... và còn ai nữa ?  
Những anh hùng của ngày xưa !  
Những anh hùng của một ngày mai...

**ĐIỆP KHÚC.**— Vì yêu, yêu nước, yêu nòi !  
Ngày Xuân tôi hát nêu bài (v) bài Tình ca...  
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà  
Lòng tôi đã nở như là (v) là đóa hoa.  
(Xem bản nhạc trang bìa cuối)

## Mùa Xuân thăm



Mùa thăm ngàn cây lên sắc xanh.  
Mùa xuân muôn thuở vẫn thơm lành  
Bốn phương về gió còn êm ấm  
Cho đượm tình tôi, ngát ý anh.



Mùa xuân về trắng trên bông đại  
Sắc đỏ thoa tươi những cánh đào.  
Dầm ngón tay gầy ve vuốt áo  
Những nàng cúc thăm tự thu nao.



Nghe tự phương xa hát trở về  
Chim giang hồ đá lạnh sơn khê  
Miền tôi, mạ mới vừa xanh mướt  
Bãi săn nương khoai chớm giật thì



Em nhỏ chưa từng biết ấm no  
Sáng nay đã thấy rộn vui đùa  
Ô nhi ! Mùa xuân đom đóm áo,  
Chim chóc bên vườn đã lú lo...



Từ cuối chân mây nắng dậy hồng  
Mùa xuân về thăm cà chò mong  
— Nhà ai dắt cháy từ thu trước  
Đã thấy đám chồi một nhánh non.

VĨNH LỘC

## ĐỜI MỚI số đầu năm

Chúng tôi nhận được rất nhiều bài của các bạn Đời Mới xo  
gắn viết cho số mùa Xuân. Vì khuôn khổ tạp chí có hạn, và nhiều  
bài gửi đến chậm, nên chúng tôi rất tiếc không thể đăng được cả  
trong tạp chí này. Xin các bạn nhận ở đây những lời chán thành  
cảm tạ và hẹn cùng các bạn trong số xuất bản đầu năm.

TÒA SOẠN Đ. M.



## CHÚC ƯỚC



còn ở dưới trời Âu con người có no mà còn thiếu cái tốt.

Bá Dương tôi, ở dưới trời Á, lại học đòi Âu Mỹ, trong dịp  
Tết, cũng muốn chúc. Chúc mà không mong bạn Đời Mới và Tin Mới  
được nhờ lời chúc, vì sợ mất bạn.

Bá Dương xin chúc một cách « mồ dẹt » cho thích ứng hoàn  
cảnh nước Việt Nam . . . . .

Tôi chúc :

— Chúc người đã giàu sang, thêm giàu thêm sang, thêm  
nghèn ngang để chứng minh thời đại hồn loạn có kẻ lấy của  
người để như ăn.

— Chúc ước ai kia cắt thêm trăm ngàn tòa nhà « building » để  
nuôi thứ chó chở từ Đại Áu sang tiêu Việt, dành để giữ người hung  
dữ di nghèo ngoài đường, cưỡi mòn với cái bộ « tiểu diện hò ».

— Chúc ước anh chị em bần hàn luôn bị đuổi nhà  
để được du lịch xung quanh thành phố cho vui.

— Chúc ước các anh chị văn sĩ mỗi ngày chỉ viết một câu, còn  
bao nhiêu để trắng... nhưng không được lãnh lương vì bài các anh  
thâm lâm nên chờ ngày lánh thường hòa bình.

— Chúc ước các anh chị đào kép mỗi đêm mỗi hát, hát cho nòi  
tiếng, để tiến tới nghèo khổ, nghèo cái nghèo ca nhạc sĩ.

— Chúc ước các bệnh thời đại như bệnh cao bồi, bệnh khiêu  
dâm, bệnh bắt nạt người phát lên cho mạnh, cho mau, để làm cho  
cái thời này tỏ rõ như thời « Đường thi » hay thời « Louis 14 », mà  
tỏ rõ một cách tái ngược.

— Chúc ước năm 1954 là năm chấm dứt các thứ chúc bên trên,  
kéo qua năm 1955 dân tộc Việt Nam không còn.

Nay chúc ước  
Thủ Đô Cố Việt ngày ngay gần Giáp Ngọ.

DƯƠNG BÁ ĐƯƠNG



## TRANH KHÔNG LỜI NĂM NGƯA



**T**RƯỚC đây mươi, mươi lăm năm, có một kẽ sỉ, ngông cuồng vì thế sự, — bút tự của chàng, thưa là Cuồng sỉ — nên đã noi gương nỗi văn loạn mà sửa đổi bằng nụ cười xược của mình. Rồi cứ mỗi Xuân sang, chàng lại cho ra một tập Diễu Xuân. Hình như sau cái năm xưa xuân 1929-30, tinh thần thiên hạ xuống quá, nên mặt thì tờ Tiếng Dân dùng lý luận sắt để đề thời nồng lòng nhân dân lên, một mặt khác thì tờ Dân Mới đem mọi trò « thật là tục » ra để đánh thức cái chất hiếu sinh trong « thằng người » Việt giopy, và một mặt nêu mèo mỏ của nhân loại vật vờ, bằng những nét rợn lè sắc hổng TIN TƯỞNG và hàn lén nếp phẳng của THANH BÌNH.

Bồng thời, bên kia trời Âu, thiên hạ chắc cũng lao đao vì cơn khủng hoảng tinh thần, nên muốn « hấp tâm hồn lại » họ cũng đã làm ấm lên với thiên khao cứu về **Nụ cười** (Le Rire), tác phẩm của triết nhân đại danh H. Bergson, một con người có một làn

## CUỘI XUÂN

## NGÔ ĐỒNG THANH viết

môi chử nhất, luôn luôn nở một nụ cười kin đáo, mỉa mai như nụ cười của vần hào Văn te, luôn luôn trầm trồm mà duyên dáng như nụ cười của nàng Giò công — hay của Cụ? — nụ cười, ngao ngán vì chuyện đời mà phải cười lên một tiếng cho to lắm, để vuốt ve người đời, nụ cười tắt nhiên phải có của Nguyễn công Trứ, một thi bá kiêm chính khách đã thở hắt ra mà than rằng:

— « Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười! »;

Nụ cười của con người ngông nghênh quan thế, dám nhảy

rào vào vườn bà Tây Vương Mẫu, ăn trộm đào tiên để nêu lên

trận cười thiên cổ cho sinh linh hạ giới được dịp « cợt » người thiền cung; nụ cười của một người đẹp nhất đời, trong một thời đẹp nhất của một giọng người biết yêu cái Đẹp vào bậc nhất thế giới: nụ cười đã đủ mãnh lực hoàn cải tên Lê Chi

dung tục thành cái tên tình động vì văn hóa... « Phi tử tiếu »...

Nàng Phi cười...

Phải, Tây Thi cười cho Đường chúa vui. Thì thi nhân, hiền sĩ cũng đã cười cho người đời, mỗi khi gặp bước lâm nguy, có cơ hội « cười lên một tý có hơn không? » Tiếng cười nỗi lên, giữa cảnh tang thương, hoạn nạn, nào có khác chi tiếng cười của đoàn thủy thủ cổ lầu ngầm bị đắm chìm, trong lúc chờ chết, sắp hàng trên khoang để nghe câu chuyện « pha trò » của cán bộ phụ trách việc « đưa ma » đồng nghiệp bằng nụ cười!, và có khác chi toàn quân cảm tử nằm cạnh kho mìn

sắp nô — nô để tiêu cả địch lẫn mình đi — rồi « cù nhau bằng mầu chuyện Tiểu lâm » sàng khoái kè lén để đợi đến lúc đánh inh! một cái, có cây sẽ được ngã ngất chí vui với chuỗi cười sặc sụa, vừa thoát ra đến cuối họng đã biến ngay lập tức thành tiếng thét oán hờn và hành tiếng khóc ám u:

— Hì! Hì!... Ha! Ha!... Hu! Hu!...

Quả vậy, trong cái thời tao loạn này, chung thì của tất cả loài người, riêng thì của toàn thể dân tộc, kè đã biết bao kè mượn cái cười của kép Tín để mà khóc cái khổ của rạp Quang lợ rộng lớn, là xã hội Việt Nam, khoảng 1920-30, kè đã biết mấy mươi tâm hồn đã thăm nau lầy mầu hí hước của Hè Sắc lồ để mà nhuộm lại vè mặt nhợt nhạt, vàng vọt, nhán nhẹo, mèo mỏ của nhân loại vật vờ, bằng những nét rợn lè sắc hổng TIN TƯỞNG và hàn lén nếp phẳng của THANH BÌNH.

\* Ông mếu làm chi thế hối ông?

Cười đi một tí, có hon không?

Đời người, sống được bao nhiêu tuổi?

Mà định ăn với với Hóa Công?

Bồng thời, bên kia trời Âu, thiên hạ chắc cũng lao đao vì cơn khủng hoảng tinh thần, nên muốn « hấp tâm hồn lại » họ cũng đã làm ấm lên với thiên khao cứu về **Nụ cười** (Le Rire), tác phẩm của triết nhân đại danh H. Bergson,

môi chử nhất, luôn luôn nở một nụ cười kin đáo, mỉa mai như nụ cười của vần hào Văn te, luôn luôn trầm trồm mà duyên dáng như nụ cười của nàng Giò công — hay của Cụ? — nụ cười, ngao ngán vì chuyện đời mà phải cười lên một tiếng cho to lắm, để vuốt ve người đời, nụ cười tắt nhiên phải có của Nguyễn công Trứ, một thi bá kiêm chính khách đã thở hắt ra mà than rằng:

— « Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười! »;

Nụ cười của con người ngông nghênh quan thế, dám nhảy

rào vào vườn bà Tây Vương Mẫu, ăn trộm đào tiên để nêu lên

trận cười thiên cổ cho sinh linh hạ giới được dịp « cợt » người thiền cung; nụ cười của một người đẹp nhất đời, trong một thời đẹp nhất của một giọng người biết yêu cái Đẹp vào bậc nhất thế giới: nụ cười đã đủ mãnh lực hoàn cải tên Lê Chi

dung tục thành cái tên tình động vì văn hóa... « Phi tử tiếu »...

Nàng Phi cười...

— Ta viết về CUỘI, bay q.

Dưới lòn ánh sáng, tươi và ấm, có mây mờ tóc xanh cùm

lại với nhau trên trang tự diễn Việt Nam.

Rồi, lầm rầm như có nhiều tiếng tụng niệm trong cùng một lúc. Tụng rằng:

— Cười.. cười vỡ bụng.. cười nể ruột.. cười khuya.. cười gằn.. cười bả lả.. cười chém chim.. cười gằn.. cười ngất.. cười giòn.. cười.. Hì! Hì! Người ngoài cười mỉ, người trong khóc thầm.. Ha! Ha! chim hót trong đầu ta.. hoa nở trong tim ta.. mỉm cười trong lòng ta.. Hì! Hì! cười ngặt nghèo.. cười rũ rượi.. cười lá rơi.. Bay ơi! Nếu có lũ gian manh cười kiểu Đồng Trác thì cũng có người ngay thẳng cười « mốt » Bao Công!

— Xuân này tất cả lầm nụ cười sòng phẳng. Bay ơi!



## Bạn có phải là người yêu đời không?

1) Bạn có thản nhiên trước một hàng hoa đẹp không?

2) Bạn có cau có khi bị mọi người xô đẩy trong một phiên chợ Tết đông người không?

3) Bạn có kê thù riêng không?

4) Bạn có đá vỡ nột cái gì trong lúc giận dữ không?

5) Bạn có cho bộ mặt ông kia đáng ghét, bà kia đáng khinh không?

6) Bạn có thích sống ở một chỗ không có người khác?

7) Bạn có thản nhiên như ngày thường trong những ngày Tết không?

8) Cố lèn nào trong một ngày, bạn không hề cười một tiếng không?

9) Bạn đã lèn nào từ giận một điều gì đè ròn ở nhà suốt cả tuần ấy không?

10) Bạn đã có ý định đánh một người nào chưa?

11) Bạn đã bao giờ cho hoa cảm ở bàn chì thêm rặng cánh nhấp không?

12) Bạn đã bao giờ cho đi chơi phổ giờ một ngày mưa là ngù xuẩn không?

13) Bạn đã bao giờ nhách mép khinh bỉ một người đang vù vù hát một mình không?

14) Bạn có cho những ngày Tết chì thêm bớt phải tiếp khách không?

15) Bạn có la rầy những đứa em đang cãi nhau chì chòi vì chiếc áo mày đẹp, chiếc áo tau xấu không?

16) Cố bao giờ bạn có ý định thè không?

17) Bạn thấy chán nản luôn luôn chứ?

18) Bạn thấy trả lời những câu hỏi trên đây chì thêm mất thì giờ chứ?

Nếu những câu hỏi trên đây, bạn luôn luôn cương quyết bảo rằng không bao giờ có cá, thì xin bạn vui lòng ghi cho 3 điểm.

Nếu bạn bảo rằng chỉ một đôi khi thôi, thì xin bạn cố gắng một chút để ghi cho 2 điểm.

Nếu những câu hỏi trên đây bạn bảo rằng luôn luôn có, thì xin bạn đừng chán nản mà trả lời những câu hỏi tiếp theo và ghi vào 4 điểm.

Xin bạn ghi giùm những điểm cho trong 18 câu hỏi ấy và cộng lại.

(xem kết quả trang sau)



## TRANH KHÔNG LỜI NĂM NGƯA

## NGƯỜI BẠN

## RẤT QUEN MÀ CHƯA ĐƯỢC BIẾT

HÀ VIỆT PHƯƠNG và đồng họ gởi

ĐÃ là con dân  
lại còn đa mang cái nghiệp Văn Nghệ, nên mỗi Tết đến là chúng tôi mỗi nhớ tới Bạn.

Mà hễ nhớ tới Bạn là chúng tôi với cầu chúc sao cho quyền chóng về với dân, sao cho chủ quyền chóng trở lại với giang sơn đất tổ để cho Bạn cùng chúng tôi, ta sẽ được biết nhau mà khỏi phải quen nhau, ta sẽ khỏi phải là những kẻ trì âm... miền cõng như xưa rày mãi nữa.

Tại sao Bạn cùng Ta lại là cặp trì âm miền cõng?

Bạn hỏi bạn: nguồn cơn nông nỗi há bạn có hay chăng tá?

Bạn có hay chăng là trước khi Ta đặt một vần đề gì ra trong trí nghĩ, trước khi Ta cầm bút viết, là thiên họ đã nhủ thầm Ta rằng: — « Hồi hổi I những ai là văn nhân nghệ sĩ! hãy nhớ tới « người bạn rất quen mà chưa được biết » của mình đấy, mà liệu dè chừng ngọn bút! », bạn ơi!

Bạn có hay chăng, trong đời chuyên môn của Ta, nhất cử nhát động, lúc nào, ở đâu Bạn cũng là đối tượng của ta: ta yêu, thương, hờn, giận Thiên hạ... qua Bạn; ta phá phách, tu sửa Thế sự... qua Bạn; ta đau chung cái buồn, chung của xã hội... cũng lại qua Bạn, ta hưởng chung cái vui chung của nhân quần... cũng lại qua Bạn; bạn ơi! Bạn có hay chăng?

Bạn có hay chăng là nếu lời xưa quâ đúng, nếu quâ đúng câu « Tri kỷ đầu ta? — Ở cạnh mình, nỉ non bên gối suốt tàn canh... » thì quả là đã biết bao canh tàn, Ta nỉ non bên cạnh Bạn, mỗi khi thời thế đòi dài, non sông ngang ngửa, « thông cáo » đầy với, « thông tri » tới tấp, Bạn ơi! Bạn có hay chăng?

Bạn có hay chăng là người được diêm phúc « phá tan » những Tu tưởng đầu tiên của ta, tênh hênh phơi trên tờ giấy trắng bong như lòng trinh nő ấy, chính là Bạn đó, Bạn ơi! Bạn có hay chăng?

Bạn có hay chăng là mỗi khi phô thắc những mảnh đời thâm thiết nhất và hối ơi! cũng thường khi là nhầy nhụa nhất của ta vào tay Bạn thì lòng ta hồi hộp phập phù — nào đâu có phải là vì Bạn hay vì ta mà ta pháp phùng, hồi hộp? ta có bắn khoán, thắc mắc là chỉ vì muôn muôn vẫn vàn những Ai sắp đến sau ta, họ sẽ hỏi ta, hỏi Bạn: « Các anh có chịu trách nhiệm về công việc các anh đã làm đó không? », Bạn ơi! Bạn có biết thế chăng?

Nếu quâ là Bạn biết thế thì chắc Bạn đã hiểu mỗi lúc phải cắt sén, và víu những mảnh đời tan nát và rách bươm của ta, sau khi lột qua mắt Bạn rồi, sau khi Bạn hoặc đã thẳng cánh hoặc đã nhẹ tay mà mặc nhiên len vào đời sống tâm tư của ta, và vô hình trung, lấn vào cõi đời bao la của muôn muôn vẫn vàn những Ai, sau Bạn, được thâm nhập vào cuộc đời ta, rồi chịu ảnh hưởng hoặc tốt hoặc xấu của ta, tất Bạn cũng phải như ta mà lắng tai nghe lời thiên hạ nhủ thầm cả Bạn cùng ta: « — Hồi hổi I những ai là những kẻ phụ trách Văn Nghệ của đất nước trong giai đoạn này! xin hấy

(đọc tiếp trang sau)

nhà tôi điều này : mà dân tộc Việt Nam đã có Hòm qua thì nó phải có Ngày Mai vì cái Ngày nay của nó đã tỏ ra là rất huy hoàng, là rất đáng tin ở Ngày mai. Bởi thế cho nên hãy khát vọng ! những kẻ phụ trách xây dựng Ngày nay của dân tộc ! Bạn ơi ! Bạn có biết thế chăng ?

Nếu quả là Bạn biết thế thì chắc Bạn đã hiểu ta rất thận trọng mỗi khi ni non bên cạnh Bạn vì, đời ta đã phú cho nghiệp Văn nghệ thi, noi gương người đi trước, mỗi nét phẩy của câu văn, ta vẫn coi nó là một lông mì của mỹ nữ, và mỗi mâu tranh, ta vẫn coi nó là một lớp phấn tố trên làn da mỹ nữ, hơn nữa, cao sâu hơn thế nữa, mỗi lời, mỗi nét tung vào Nhân dân ta thường coi đó là một liều thuốc cứu bệnh, hay, ngược lại, đó là một phát tên bắn vào đoàn quân U mê, Ám chướng đang hoành hành tác hại chúng sinh. Bạn ơi ! Bạn có biết thế chăng ?

Nếu quả là Bạn biết thế thì chắc là Bạn đã hiểu Bạn và ta thực quả là tri âm miễn cưỡng vì biết bao lần, giữa chúng ta, vẫn hàng xèo ra chuyện trống xuôi khen ngược, Bạn nói già ta nói vjt, khiêm cho mỗi duyên lâm phen đang dở, mỗi tình nhiều chuyện thò a, để cho trang sách của ta phải « cõi cút », cột báo của ta phải « gõa bựa », để cho ta đành phải loan báo với những Ai tính từng ngày, đêm từng giờ mong gặp gỡ ta, loan báo với họ bằng một câu trả lời : « Vì một lẽ ở ngoài ý muốn của chúng tôi, v.v. và v.v. », nglie lâm thêm nhảm tai, xem lâm thêm nhảm mắt, mà riêng Bạn và ta thì chúng ta đã thuộc nó làm lòng mất rồi vây. Bạn ơi ! Bạn có biết thế chăng ?

Nếu quả là Bạn biết thế thì chắc là Bạn đã hiểu vì đâu mà chúng ta hoá ra tri âm miễn cưỡng...

Vì đâu ? Hồi người Bạn rất quen mà chưa được biết !

Vì đâu ? — Hả không phải Bạn và ta, chúng ta chưa nhận định được đúng đắn về hướng đi tới tất nhiên của dân tộc và của Nhân loại ? Hả không phải vì quyền lợi của Bạn, của ta chưa đi chung với quyền lợi của những Ai đến sau ta ?

Vậy thi, Bạn hời ! Tết này đây ta chúc nhau những gì đây ? Nếu không phải là « trước chúc chủ quyền mau về với đất nước, sau chúc quyền dân về với nhân dân, sau hết xin chúc cho quyền lợi của Bạn sẽ chung với quyền lợi của ta, để cho quyền Ban, quyền ta được hòa chung vào quyền dân tộc ».

Có thể, chỉ có thể thì họa may một ngày gần đây, Bạn cùng ta sẽ là tri âm... thực sự, và chúng ta sẽ là những người bạn tuy chưa quen nhau mà đã biết nhau rồi.

Có thể thi, cùng chung một nghiệp văn chương, chúng ta mới có thể cùng hồi cùng thuyền mà chia tay nhau giờ cao bô được Văn Nghệ, sol đường cho dân tộc... « bước đầu », với triệu triệu nhân dân thế giới, liền lên chinh phục Ngày Mai.

Bạn ơi ! Bạn có biết thế cho chăng ?

Kia ! « bát chử » đã lên khuôn. Ta đợi ở Bạn một lời phúc đáp.

Mà giờ thấp hương, đốt nén, gõ nõ pháo đón Ngày Xuân Thông Cảm đã đến nơi rồi...

Bạn ơi ! Bạn có thấy cho chưa ?

HÀ VIỆT PHƯƠNG



## CÙ... MÀ KHÔNG CƯỜI

### Không trả

Thằng Đại cho thằng Voi mượn một đồng hòm đầu năm. Búp sau thằng Bát đòi tiền.

- Mày trả tau một đồng, tau ăn mía.
- Mày đòi tau sao được ?
- Sao vậy ?
- Ba má tau mượn tiền có trả ai đâu, mà mày dám đòi tau.

### Xe hơi nó biết

Tư Ruồi dẫn con lên Saigon săn Tết chạy ngang đường cái, thấy xe hơi chạy vun vụt, hai cha con sợ lắm. Sang bên kia đường, Tư Ruồi làm dạn :

- Đừng có sợ, mày.
- Thế mình chạy qua, xe hơi nó để thi sao ?
- Đừng sợ, dân Saigon họ biết đi đường, họ tránh xe hơi, cha con mình là dân ruộng, xe hơi nó biết nó tránh mình, đừng sợ.

### Ngượng quá

A.— Mày ơi, tau ngượng quá, vừa rồi con Năm nó... (bụm miệng cười).

- B.— Cái gì mày ? (lắc đầu cười).
- A.— Nó...
- B.— Nó làm gì mà mày cười ?
- A.— Tao ngượng quá, nó bằng tuổi tau, tao ôm nó một cái, nó chạy mất...

### Lo cho khách hàng

Một bà mua hàng to te chạy vào tiệm xia xói người bán hàng ở chợ Tết :

- Tôi đã đặt một tá xác xích, sao anh chỉ giao có mười một chiếc thôi, thế là hạ giá đó hả ?
- Chủ hàng nói một nụ cười xá giao : Bà bớt giận bà đặt một tá, tôi chỉ giao có mười một chiếc, vì có một chiếc nó mõe rót, sợ đem về bà ăn tráng đặc thì khô.

### Đá một cái

CHA — Tèo, đầu năm nay con có làm được việc nào đáng kể không ?

CON — Có, con đá thẳng Ông một cái lòn cù, vì con thấy nó là con chó của nó một cái lòn nhão !

### Tập thể thao

#### Bác sĩ bảo em bình :

— Anh cần phải tập thể thao nhiều, bây giờ tôi khuyên anh đi làm đứng đi bộ nữa, đi bộ không đèo gán đeo cõi bằng đi ô tô buýt mõi bừa chợ Tết đâu !

### Chuyện gì lạ ?

Sĩ quan mới đòi đèn :

— Ở đây có gì lạ không ?

LĨNH : Dạ không.

Một lát sau, lính chạy vào thura :

Dạ có một anh lính chết dưới giếng từ sáng.

SĨ QUAN : Sao lúc này tôi hỏi lại nói không có gì lạ ?

LĨNH : Dạ giếng sâu, anh ấy không biết bơi nên chết dưới, nếu anh sống mới là chuyện lạ chờ.

### Kết quả : Bạn có phải là kẻ yêu đời không ?

1.— Nếu bạn có diềm trong khoảng 44—36 diềm. — Một đài khí hối hả hực tức, một ít thời, đó chỉ vì tại hoàn cảnh của bạn. Nhưng điều như bạn cũng là điều mong muốn cho mọi người rồi. Đời còn đẹp chán phải không bạn ?

2.— Bạn có diềm trong khoảng 54 đến 45 diềm. — Sợ yêu đời sẽ giúp bạn trưởng thọ, mạnh khoẻ và ham tránh đau. Mọi người như bạn, thì giữa đời này hết cả chán nản, và không ai nỡ đùm giềnh nhau nữa. Hòa bình sẽ đến với lòng bạn.

3.— Nếu bạn có diềm trong khoảng 35—25 diềm — Yêu đời cũng là một đức tính. Bạn có thể dễ dàng để cảm thấy đời đẹp thêm lên, nếu như bạn muốn. Lòng người bao giờ cũng muốn cải thiện. Vui lên chớ !

4.— Nếu bạn có diềm trong khoảng 24—15 diềm. — Bạn cũng không nên chán đời làm gì, thiên hạ lên chùa tu, là bởi họ yêu đời đây chứ không ghét đời đâu. Cứu \* Đời là một thang lồng nước mót » đúng lắm nha !

HUY PHƯƠNG

TIN MỚI

# HÓM và HÌNH ĐÓN XUÂN

Chuyện vui nhí đồng của Lê Duy



1.— Tết sắp đến, Hòm với Hình bày tình cách thường xuân. Nhưng trước hết, phải có nhiều lương thực để ăn cái Tết.. no bụng !

3.— Hòm chỉ cho Hình xem hai con ngựa đang ung dung gặm cỏ, và anh giục ngựa ngồi trên cầu khòn trước... Nó nghĩ ra một chyện.. thân tình !

2.— Hòm bận :

— Chúng ta cứ vào vườn lão Nghêch hái trộm một mó quả là gọn chuyện.

Hình đồng ý ngay : « Nhưng nhà lão xa lâm... »

4.— Hím rồn rồn lại cầu đèn g'ra tẩm ván, nô th'n tàn lực đậm mạnh hất chán : đầu ván tung lên, thế là anh chàng no rói tóm xuống nước !

XUÂN 1954

TRANG 61



5.— Một lúc sau, cả hai đã chém chệ trên lưng  
ngựa, ra roi..



6.— Nửa đường, cả hai bỗng thấy một khu vườn  
đầy quả. Hóm bảo :  
— Hay ta vào vườn này vay / đến lão Nghêch  
làm gì cho nhoc xác !



7.— Những quả ác, một anh chó thật to đã chực  
tại vườn. Hóm náo chịu kém, lôi trong túi ra một...  
mèo !



8.— Hóm quẳng mèo vào, Chó vừa nom thấy  
liền tức tưởi đuổi theo. Cả hai chui qua rào chạy thoát  
ra ngoài ! Thế là yên chuyện ! Vô vườn đi chứ !



9.— A ha ! tha hồ mà bế !!



10.— Hình đang cao hứng bồng... Rết !! Cảnh  
cây gãy lá. Hình buông tay, quay mặt vòng..



11.— Rết rơi trên mình một bắc nơ đang tựa  
vào cây ngủ ngày ấm ấm !!



12.— Hóm kêu : « Trời, lão chủ nhà ». Rết  
nhanh tay tuột xuống. Hình cũng lùm cùm bò dậy  
cùng Hóm ra chân chạy thẳng lợi rào !!



13.— Hình vừa thót lên lưng ngựa vừa hét hò :  
— Nguy quá ! Nhé lão chủ nhà nằm ngủ dưới  
gốc mà không thấy ! Thế mới chết !



14.— Xem chừng chọi đá xa, Hóm và Hình liền  
dừng ngay. Hóm cầu nhau :  
— Thiết là công tôi ! Áy may mà lão ta chẳng  
rượt theo..



15.— Nhưng cửa quay lại thì hốt oái ! Lão ta đã  
lùi lùi hiện ra..



16.— Hết hồn, hai ca cậu co gác ủ té chạy. Nhưng  
lão nào tha, chỉ loáng cái đã đén sau lưng Hóm.



17. — Hóm vừa quay đầu lại nhìn đã bị lão tóm áo. Hình nom thấy chực giật vẩy giùm bạn nhưng lão chủ nhà đã buông Hóm ra cười vui vẻ...



18. — Và luôn miệng cảm ơn rồi rồi. Hóm và Hình kinh ngạc nhưng rồi mới hiểu rằng lão ta không phải là... chủ nhà mà chỉ là... hắt trại trộm rồi té... bát lình! Nếu Hình không chạm trán thì có lẽ lão còn nằm ngủ mát đợt... chủ nhà ra!

## TRƯỜNG ĐIỆN ẢNH NHÀ NGHỀ

\* ECOLE PROFESSIONNELLE DE CINÉMA — PARIS \*

- LỚP HỌC DO CÁC NHÀ CHUYÊN NGHIỆP NGOẠI QUỐC PHỤ TRÁCH
- CỘNG TÁC VỚI CHUYÊN VIÊN VIỆT

### DẠY VỀ CÁC NGÀNH :

- Phụ lục đạo diễn (Assistant metteur en scène.)
- Viết chuyện phim (Scénariste)
- Diễn viên đóng phim (Artiste de cinéma)
- Viết đối thoại (Dialoguiste)
- Viết đối thoại và phân cảnh (Dialoguiste avec découpage)
- Quay phim (Cameraman)
- Bài trí (Décorateur)
- Hoa trang (Maquilleur)
- Nối phim (Monteur)
- Thơ ký đạo diễn (Script-girl)

LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH giúp những bạn xa gần muốn làm việc cho nghệ thuật thứ bảy có thể theo đuổi ý nguyện một cách dễ dàng. Học viên muốn ghi tên và biết rõ thè lè xin viết thư về:

Ô. HOÀNG TRỌNG MIỀN 117, Đại lộ Trần-Hưng-Bạo — Chợ Quán Saigon



19. — Lão bỗng nhìn hai con ngựa rồi... trợn mắt. Thị ra ngựa ấy là của lão bị mất cắp và cát anh chàng bị văng xuống sông là kẻ trộm ngựa! Hóm ranh mảnh : « Ấy ! chúng tôi đem trả ông đây ! »



20. — Vạn tạ ! Vạn tạ ! Lão reo lên rồi lôi trong lồng ra một bao trái cây to tướng để biếu Hóm Hình đoạn bất ngờ đó...

Thế là Hóm Hình của chúng ta xác bao vui vẻ quay về, rửa soạn thường ba ngày xuân thích thú...

### CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Những chuyên môn viên sẽ có tương lai, thanh niên nên chọn một nghề, hỏi nơi trường :

## ECOLE DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE INDUSTRIELLE

Thành lập từ năm 1949 Giám đốc kỷ sư  
ĐO HỮU HIỆU

số 99-104-134, đường Frère Louis — SAIGON

### CÓ NHỮNG LỚP :

- |                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mécaniciens d'automobile. | (2 tháng)                                                   |
| Monteur dépanneur         | (3 tháng)                                                   |
| Techniciens d'automobile  | (2 lớp này dạy tương đương<br>(với sous-ingénieur bên Pháp. |
| Radiotechniciens          |                                                             |

Khi ra trường sẽ có cho CERTIFICAT chánh thức chuyên môn viên học lực cờ nào theo cùng được.

### CUNG CHÚC TÂN XUÂN

## NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 đường Jaccaréo  
CHOLON



Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

**Cung Chúc Tân Xuân**

**Xuân về, Tết đến, Tuổi thêm lên..**

Muốn giữ sự trẻ trung mải mải,  
không chỉ bằng uống Thái-Bình

**DIÊN LINH CƠ**

một phương thuốc diên-linh,  
ich-thợ, đại-bồ khí-huyệt.

CÔNG HIỆU BÁO ĐÁM

NHÀ THUỐC

**THÁI BÌNH DƯƠNG**

25 Rue des Artisans — CHOLON

Khắp nơi đều có bán

# ĐỜI MỚI

XUÂN 1954

Biểu

# Bé Bé

NHẠC VÀ LỜI

CƠM

PHẠM DŨNG

Andantino - Adlibitum

The musical score consists of eight staves of music for voice and piano. The tempo is Andantino, indicated by the text "Andantino - Adlibitum" above the first staff. The key signature is B-flat major (two flats). The lyrics are written in Vietnamese, often with musical instructions like "Giọng cõe lè" (Hát buông lơi), "châm hồn lại", and "Hát nhanh lên". The score includes dynamic markings such as *p*, *pp*, *mf*, and *cresc.*. The lyrics describe a person's love for water and their connection to it, mentioning "Tiếng nước", "Mẹ sinh", and "Những câu hát truyền Kiều". The score concludes with a final stanza about a house and its inhabitants.

Andantino - Adlibitum

Tôi yêu tiếng nước tôi Từ khi mồi na đỡ! Người ơi! Mẹ hiền rú những câu xa  
với A à ơi! Tiếng ru muôn đài... Tiếng nước tôi! Bón ngàn  
năm rồng đã buồn vui. Khúc cõi theo mệnh nước nổi trời! (Nước  
(Hát nhanh lên) Nhe  
ơi!) Tiếng nước tôi! Tiếng Mẹ sinh từ lúc năm nôi, Thoắt ngàn  
năm thành tiếng lồng tôi (Nước - di!) Tôi yêu tiếng xa  
(Hát buông lơi) Thong thả Châm hồn lại  
mơ, Những câu hát sưởi lòng bơ - vơ! Nhớ thương hoài mảnh tình đơn sơ, Vững tin về mông đêng ngàng  
Andantino  $\text{d} = 66$  (Vào nhịp)  
mo BIỆP-KHUC.Một yêu câu hát truyền Kiều Lặng-lờ như  
tiếng sáo diều(u)diều làng ta! Và yêu cô gái bên  
nhà Miệng xinh ăn nói mặn mà (ù) mà có duyên!

Ké nhạc: LÊ MỘNG BẢO

In tại nhà in NGÀY MỚI

GIA NHÚT ĐỊNH: 20 đồng : Nam Việt — 22 đồng : Trung, Bắc, Miền, Lào