

Tuần Báo Xã Hội Văn Hóa Nghệ Thuật

# ĐỜI MỚI

Wasm  
AP95  
V6D64+

SỐ 95

Từ 21 đến 28-1-54

NAM VIỆT..... 5000  
TRUNG, BẮC, MIỀN, LÀO..... 7000

## TRONG TẬP NÀY :

- TRƯỚC THỜI CUỘC :  
THỦ HIỂU DANH TÙ  
DÂN CHỦ.
- HỘI NGHỊ TỨ CƯỜNG  
HƯỚA HẸN GÌ ?
- NHÂN LỰC VĂN NGHỆ
- PHÊ BÌNH PHIM : HAI  
THẾ GIỚI
- MỘT NHẬN XÉT VỀ  
KINH DỊCH
- MÀN ẢNH TRUNG HOA  
HIỆN TẠI
- PHÓNG SỰ : TRÁI CÂY  
MIỀN NAM

HÌNH BÀ

THIẾU NỮ VIỆT-HOA

Ảnh của Hà Di

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN  
117 Đại-lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán  
Điện thoại : 793—Chợ Lớn  
Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN  
Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG  
Quản lý : TRÁC ANH  
Hộp thư 358 Saigon



Tờ số đầu xuân Đời Mới sẽ bán lẻ mỗi số 6 đồng

# SÓ XUÂN ĐỜI MỚI-TIN MỚI

Cùng bạn đọc xa gần

**Đ**ến ngày cuối năm, tòa soạn ĐỜI MỚI có bồn phận phải tính sổ Văn Nghệ với bạn đọc thân mến, bằng SÓ XUÂN ĐỜI MỚI. Tính sổ về mọi mặt với sự góp sức của nhiều bạn văn nghệ.

**VĂN CHƯƠNG :** Tam Ích, Hồng Nam, Hồ Dzênh, Lưu Nghị, Nguyễn Kháng, Huyền Vi, Bình Nguyên Lộc, Hoàng Thu Đồng.

**HỌC THUẬT :** Đặng Tâm Thành.

**HỘI HỌA :** Ngô Đồng Thanh, Hiếu Đề.

**CA NHẠC :** Phạm Duy, Duy Sinh, Dương Huy.

**SÂN KHẤU :** Hà Việt Phương, Hoàng Thảo.

**ĐIỆN ẢNH :** Lê Dân, Thanh Lương.

**THI CA :** Hoàng Cầm, Quang Dũng, Kiên Giang, Giang Tân, Viễn Lăng, Vĩnh Lộc.

**NHIỆP ẢNH :** Hà Di, Nguyễn Cao Đàm, Tchen Fouli.

**PHỤ NỮ :** Thị Hồng Phúc, Hồ Xuân Lan.

**THANH THIẾU NHI :** Kinh Thành Thị, Hiền Sinh.

**CHÍNH TRỊ :** Trần Văn Ân, Văn Lang, Dương Bá Đương.

Tính sổ đề bạn đọc cùng chúng tôi biết rõ là chúng ta đã làm được những việc gì? Đã đi được tới đâu? Trong năm 1953.

Có thể thi sang Xuân 1954, bạn đọc cùng chúng tôi mới có thể định được xem chúng ta sẽ còn phải làm những gì? Sẽ còn phải đi tới đâu? Trong năm 1954.

Đọc SÓ XUÂN ĐỜI MỚI như vậy đã góp phần vào việc kiềm diêm mục độ phát triển của một phần Văn Hóa nước nhà, và sẽ có cơ hội thu lượm một phần tài liệu để dự thảo kế hoạch xây dựng Văn Hóa đất nước trong 1954.

Đọc SÓ XUÂN ĐỜI MỚI tức là tham gia vào công cuộc thực hiện chương trình kiến thiết cơ sở cho nền Văn Hóa dân tộc và cho nền Nhân Bản thế giới.

Tin Mới cùng góp vui trong Số Xuân Đời Mới.

Tòa soạn ĐỜI MỚI



## HỘP THƯ TÒA SOẠN

**Bạn Lô Canh Chuyên :**

Đã nhận được cuốn sách ấy. Thư và sách đã trả lại bạn V.O. Rất tiếc cuốn « Viễn viễn khứ » Mong đợi tác phẩm ấy hoàn thành vào khoảng đầu năm âm lịch.

**Bạn N.M. :**

Đã nhận được lá thư bạn gửi về Tòa soạn.

**Bạn Minh Châu, Trọng Huân :**

Đã chuyển câu hỏi các bạn cho bạn B.V.T. Bạn ấy sẽ trả lời hai bạn rõ.

**Bạn Lê an Sơn :**

Đã nhận được « Trên đường sương giò ». Khá dày! Giang lên! Gửi tiếp cho những vần thơ tương tự.

**Các bạn Văn Anh, Nguyễn Vĩnh Thu, Thể Viễn, Minh Toàn, Thể Phương, Việt Tú, Ngô Hoàng, Văn Khấu, Phùng Quốc Thụy, Lê Bá Được, Mộng Sinh :**

Đã nhận được bài các bạn. Đa tạ.

**Bạn Thái Trọng Vinh :**

Đã tập Đời Mới xem kỹ lại. Đời Mới luôn luôn mở rộng cửa tiếp nạp tất cả những loại vần thơ tiến bộ. Gửi cho xem.

Lòng con người có thể thay đổi như tròn

### Bạn Lê Chương :

Chờ xem xong đã. Chỉ có thể giúp bạn ý kiến sửa chữa, theo luật nhà báo không có vấn đề gửi trả lại bản thảo mỗi khi bài không đăng được.

### Bạn Như Bạn :

Đúng như đài một cách bí quan như thế Nên tìm một lối thoát trong đời để lập lại cuộc đời. Đẹp như những tác phẩm mới của bạn.

### Bạn Văn Mỹ Duy :

Trong vở kịch thơ ấy có nhiều câu sáo lám. Truyện ngắn đang xem.

**Các bạn Bác con Bốn, Hồ Thịnh, Bằng Hiển, Nguyễn Huyền Không :**

Đã nhận được bài các bạn, Đa tạ.

### Bạn Ngõ hẻu Giả :

Nhận dù bài của bạn. Yên tâm.

### Bạn Đoàn thể Đôn :

Yếu tố chính là yếu tố của văn nghệ nó chung rồi.

### Bạn Trần quý Duy :

Cám ơn bạn đã góp ý kiến cho nhà báo. Tòa soạn đang nghiên cứu.

### Bạn Giang Thảo :

Bài Xuân gửi chậm rồi. Đang xem nếu được, sẽ đăng số đầu năm.

### Bạn Nguyễn duy Hùng :

Lòng con người có thể thay đổi như tròn

## CÙNG BẠN ĐỌC

### Chung quanh vấn đề giá báo

Nhiều bạn đọc xa gần hoặc gửi thư đến quản lý, hoặc nói với các bạn tiếp xúc tòa soạn và quản lý, ngỏ ý muốn cho giá báo tăng lên ít nhiều. Các bạn ấy sợ rằng sự cố gắng của số anh em có phận sự làm cho tờ báo sống lâu dài, không kéo dài mãi được.

Thật ra thì từ ngày giá giấy lên gần gấp đôi, lương thầy thợ đều lên, ty quản lý nghỉ dù phương châm tiết kiệm cốt giữ giá báo hầu được một số đồng người đọc. Quả có thêm số độc giả, nhưng chưa theo kịp sự tăng cao số phi. Vì thế mà gần đây chúng tôi kêu gọi các bạn xa gần, mỗi người ráng cho thêm một bạn đọc.

Đè các bạn nhận chọn tình thế khó khăn của nhà báo xin mời bạn nào có thể dừng bước lại nhà báo, xem qua việc làm ở các bộ phận, như là: quản lý, biên tập, nhà in, xép-cắt đóng, phát hành. Các bạn sẽ tin rằng tất cả nhân viên Đời Mới đều một lòng nỗ lực làm việc trong vòng tiết kiệm.

Chúng tôi chờ đến ra Tết, nếu số bạn đọc không lên đúng nhíp đón dồn thăng bằng giữa hai số tiền thù và xuýt, thì chúng ấy chúng tôi sẽ cho lên giá báo. Nhưng quyết không có ý nào lợi dụng lòng tin tưởng của bạn đọc.

Tuy là sẽ lên giá đì nữa, giá ấy sẽ lên đối với các bạn mua lẻ. Còn đối với các bạn mua dài hạn trả tiền trước thì có phần chắc là giá báo sẽ giữ nguyên.

Xin các bạn xa gần đề ý cho.  
**ĐỜI MỚI**



### Hội nghị túc cường và chánh sách đối ngoại của Mỹ

**G**ẦN đây, không việc nào làm cho Mỹ lo nghĩ hơn hiệp ước cộng đồng phòng vệ Âu châu (C.E.D.). Nếu Pháp không phê chuẩn hiệp ước C.E.D. thì lập trường ngoại giao và chiến lược phòng thủ Âu châu của Mỹ sẽ thay đổi ngay.

Ông Hanson Baldwin, một nhà bình luận thời cuộc quốc tế có tiếng, vừa viết trên báo New York Times một loạt bài nhận xét rất chu đáo lập trường của Mỹ trước ngày nhóm hội nghị túc cường.

Theo Ông Baldwin thì nếu C.E.D. bị Pháp làm hỏng, thì Mỹ phải thay đổi chiến lược phòng thủ Âu châu ngay vì bấy lâu nay chiến lược của Mỹ dựa vào nước Pháp vững và mạnh.

Hiện nay thì có đủ triệu chứng rằng quốc hội Pháp không phê nhận hiệp ước C.E.D. Trong trường hợp C.E.D. không thành, Mỹ chỉ còn cách phòng thủ Âu châu bằng cách chiếm hạm và phi cơ, nghĩa là từ ngoài Âu châu tiến vào lục địa. Thật là một chiến lược không hay, nhưng theo ý ông Baldwin thì Mỹ không có phương thế nào khác. Tức là giữa Pháp và Tây Đức, Mỹ sẽ không giúp riêng bên nào cả, mặc dầu biết rằng như thế là không tin.

Theo ông Baldwin thì người Mỹ thường chúc nhau « phúc » và « lợi ». Mà người « phi



### Ông Le Troquer lên chức chủ tịch quốc hội

Ông André Le Troquer (xã hội) đã đắc cử chủ tịch quốc hội Pháp trong vòng phiếu thứ ba.

Với 300 thăm, tức là hơn đa số tuyệt đối.

Sau khi vị chủ tịch phiên nhóm là ông Marcel Cachin tuyên bố rằng ông Le Troquer là tân chủ tịch quốc hội Pháp, tất cả các nghị sĩ trong mọi phái đều vỗ tay hoan nghênh

**Cựu Ngoại trưởng R. Schuman**  
nói về vấn đề Cộng đồng  
phòng thủ Âu châu

Trong một buổi hội tại Toulouse, cựu ngoại trưởng Pháp R. Schuman đã tuyên bố rằng: « Hiệp ước Cộng đồng phòng thủ Âu châu không cho nước Đức có quyền có một xưởng chế tạo phi cơ hay sản xuất những vũ khí và khí cụ, tên lửa, là « những vũ khí cốt yếu tàn thời » nói về tổ chức Cộng đồng phòng thủ Âu châu, như người ta trú liệu, cựu ngoại trưởng Schuman đã đưa ra câu hỏi này: « Trong quá khứ, có hiệp định nào đã đưa ra « tinh rang minh sống hạp »

### R. SCHUMAN

Phát ngôn viên của bộ ngoại giao Anh đã tuyên bố: « Chúng tôi mong rằng những cuộc đàm phán ở Bản mòn đêm sẽ tiếp diễn. Tất cả công việc vận động của chúng tôi hiện nay đều nhằm vào mục đích ấy ».

Phát ngôn viên đã được mời cho biết quan điểm của Anh về những lời mà thủ tướng Trung cộng Chu Ân Lai đã tuyên bố về vấn đề Cao Ly và về việc có thể mở hội nghị

Đến tháng 12, tại Hội nghị túc cường Berlin các xu hướng sẽ bộc lộ rõ. Rất có thể Anh Mỹ đứng một bên, Nga đứng một bên. Chưa biết từ

trong Hội nghị túc cường sự trù tính im lặng », và hy vọng rằng các vấn đề lòng thòng thế giới sẽ

Nga Pháp sẽ có kết quả cụ thể nhất quyết bằng hòa bình, bằng sự hẫu biết nhau. Mọi biết rằng và sự dàn xếp giữa Pháp Mỹ có a muôn hiều biết nhau làm, vì người ta cho rằng không ai hiều

hình chung? Chắc một việc là có Té ra từ có loài người và giữa loài người có luôn vấn đề hiều thay đổi quan trọng trong các au.

sách ngoại giao của cường quốc, hậm chí, các ông đầu to, như Tổng thống Tây Đức, Tổng thống Đông Đức, tướng Franco, thống chế Vorochilov, chủ tịch hội đồng đến cuộc diện thế giới, các n

ồi cao Sô Viết, vua Paul nước Hy Lạp, vua vân và vân vân, đều cũng bị ảnh hưởng nặng.

Nga sẽ hy sinh một mảng chiến thu

Đưa theo lời hoan chúc của các « vĩ nhân » thì năm 1954 chắc được Pháp và tách Pháp ra khỏi th

hòa bình. Mà năm qua rồi và các năm trước là năm gì? Hết Mỹ. Do đó pháp sẽ giữ vững th

cứ ở lời nói « vĩ nhân » thì cũng là năm hòa bình.

Các nước lớn đi tới sự nhượng bộ hòa bình! Hòa bình! Không biết người có đức hắp dẫn thế

thì các « con chó » trên bàn cờ miệng ai cũng hô tên mi vật?

lúc này hơn lúc nào cả, người mìn

lên của mi mà đánh nhau. Thế mới đảo ngược. Và con người

không bỏ qua hiện tại.

# Tuần lễ khong nước

VIỆC NƯỚC NHÀ

## Tân chánh phủ đã thành lập xong

**HOÀNG** thân **Bùi Lộc** đã lập

xong chánh phủ.

Căn cứ ở bản danh sách, người ta phải nhìn nhận nội các **Bùi Lộc** là một nội các sáng lạn.

Hẳn phen này không ai có thể nói đó là một chánh phủ « sơ học ». Nhưng, nhìn kỹ vào mỗi phần tử, với những cấp bằng đại học, với những thành tích « nhiều phen làm bộ trưởng » (chúng tôi chỉ biết có danh từ bộ trưởng, chứ không hiểu nghĩa danh từ « tòng trưởng »), người ta nhận ra ngay tinh chất và chủ hướng của tân chánh phủ.

Tinh chất của chánh phủ **Bùi Lộc** là tinh chất « trí thức và kỹ thuật », và chủ hướng là ngoại giao. Có điều rõ rệt là đảng **Đại Việt** đóng vai « trục » trong chánh phủ với hai bộ « cự kỳ » quan trọng trong hiện tình nước nhà, là bộ Quốc Phòng và bộ Tuyên Truyền.

Một chánh phủ « kỹ thuật » nhằm hướng ngoại giao thì quả là qui định sứ mạng và giai đoạn của tân chánh phủ một cách rõ ràng. Sứ mạng ấy không thể khác hơn « hoàn thành độc lập », và giai đoạn mới là đặt nền móng cho một nước tiến tới sự nắm lấy vận

mạng ».

## HỘP THƯ TÒA SOẠN

**Bạn Lô** Cảnh Chuyên :

Đã nhận được cuốn sách ấy. Thư và sách đã trả lại bạn V.O. Rất tiếc cuốn « Viễn viễn khứ » Mong đợi tác phẩm ấy hoàn thành vào khoảng đầu năm âm lịch.

**Bạn N.M. :**

Đã nhận được lá thư bạn gửi về Tòa soạn.

**Bạn Minh Châu, Trọng Huân :**

Đã chuyển câu hỏi các bạn cho bạn B.V.T. Bạn ấy sẽ trả lời hai bạn rõ.

**Bạn Lê an Sơn :**

Đã nhận được « Trên đường sương gió ». Khá đây ! Gặng lên ! Gửi tiếp cho những vần thơ tương tự.

**Các bạn** Văn Anh, Nguyễn Vinh Thu, Thể Viên, Minh Toàn, Thể Phương, Việt Tử, Ngô Hoàng, Văn Khẩu, Phùng Quốc Thụy, Lê Bá Được, Mộng Sinh :

Đã nhận được bài các bạn. Ba tạ.

**Bạn Thái Trọng Vinh :**

Đã tập Đời Mori xem kỹ lại. Đời Mori luôn luôn mở rộng cửa tiếp nạp tất cả những loại văn thơ tiến bộ. Gửi cho xem.

Lòng con người có thể thay đổi như trở bàn tay thi bạn cũng chờ nên cho việc ấy là lạ.

## Lễ tân phong tân nội-các sẽ cử hành vào ngày 16-1-54

**Đây** là danh sách nhơn viên Chánh phủ mới : Ông **Bùi Lộc**, Thủ tướng kiêm Tòng trưởng bộ Nội vụ.

Ông **Nguyễn Trung Vinh**, Phó Thủ tướng, kiêm Tòng trưởng bộ Canh Nông và Cải cách dien dja.

Ông **Nguyễn Đệ**, Quốc vụ khanh, không giữ bộ nào.

Ông **Nguyễn Đắc Khê**, Tòng trưởng, trực tiếp với Phủ Thủ tướng, phụ trách công cuộc chúa hóa quốc gia.

Ông **Phan Huy Quát**, Tòng trưởng bộ Quốc Phòng.

Ông **Nguyễn Quốc Định**, Tòng trưởng bộ Ngoại Giao.

Ông **Dương Tân Tài**, Tòng trưởng bộ Tài Chính.

Ông **Nguyễn Văn Ty**, Tòng trưởng bộ Kinh tế Quốc gia và Kế hoạch.

Ông **Nguyễn Văn Đàm**, Tòng trưởng bộ Tư Pháp.

Ông **Lê Thăng**, Tòng trưởng bộ Thông tin.

Ông **Lê Quang Huy**, Tòng trưởng bộ Giao Thong và Công Chánh.

Ông **Tân Hàm Nghiệp**, Tòng trưởng bộ Y tế, Cựu Chiến binh và nạn nhân chiến tranh.

Ông **Phạm Văn Huy**, Tòng trưởng bộ Xã Lao.

Ông **Đinh Xuân Quảng**, Phó Tòng trưởng bộ Nội vụ.

đã gửi trả lại bản thảo mới **Đỗ** không sang được.

**Bạn Nhu Bán :**

Đừng nhìn đyi một cách bi quan như thế. Nên tìm một lối thoát trong dài đài lập lại cuộc đời. Đợi những tác phẩm mới của bạn.

**Bạn Văn Mỹ Duy :**

Trong vở kịch thơ ấy có nhiều câu sáo lám. Truyện ngắn đang xem.

**Các bạn** Bác con **Bốn**, Hồ Thính, **Đặng Hiển**, **Nguyễn huyền Không** :

Đã nhận được bài các bạn. Ba tạ.

**Bạn Ngô Hữu Giả :**

Nhận dù bài của bạn. Yên tâm.

**Bạn Đoàn thế Đôn :**

Yếu tố chính là yếu tố của văn nghệ nó chung rồi.

**Bạn Trần quý Duy :**

Cám ơn bạn đã góp ý kiến cho nhà báo. Tòa soạn đang nghiên cứu.

**Bạn Giang Thor :**

Bài Xuân gửi chậm rồi. Đang xem nếu được, sẽ dang số đầu năm.

**Bạn Nguyễn duy Hùng :**

Lòng con người có thể thay đổi như trở bàn tay thi bạn cũng chờ nên cho việc ấy là lạ.

## Tin chiến sự

Trong tuần này, nhìn các trận đánh khắp toàn lãnh thổ có thể nói rằng Việt Minh đã mở chiến dịch thu đông. Một độ từ lâu, chiến trường Nam Việt tương đối im lìm nay bắt đầu hoạt động đều. Việt Minh tiếp tục mở các cuộc tấn công vào các trục giao thông.

Bảng kê có cuộc phục kích của nhiều lực lượng quan trọng của Việt Minh trong khu Giồng Riềng vào một đội tuần tiễu Pháp Việt và cuộc phục kích trong khu Long Xuyên vào một đội quân mở đường của Liên quân. Bốn Tân Phú bị 3 đại đội tấn công, bị thất thủ nhưng đến sáng, quân đội Pháp Việt chiếm đóng lại được. Vài tháp canh bị tấn công.

Một trận Trung Việt, bảng kê có trận đột kích dữ dội trên quốc lộ số 9 (Quảng Trị) cách Bồng Hà 8 cây số. Ngoài ra, các vùng Huế, Tourane, Phan Thiết cũng xảy ra nhiều trận đụng độ.

Nhưng quyết liệt và sôi nổi nhất vẫn là mặt trận Lào và mặt trận Bắc Việt.

Thượng Lào cũng như Trung Lào ngày đêm không ngừng tiếng súng. Theo tờ báo J. E. O. trong đầu tuần vừa rồi đã xảy ra một trận ác chiến giữa hai bên suốt 3 ngày, thật là một trận hỗn chiến vì chiến trường là một vùng rừng rậm rộng mênh mông. Có 1 tiểu đoàn nhảy dù bị vây, lập tức được không quân và trọng pháo yểm hộ. Nhưng theo các binh gia, trận Sê-nô vừa rồi cũng chưa phải là trận quyết định. Hiện Việt Minh vượt qua sông Sê-nô vào ẩn trú trong các hốc núi đá vùng Hến để chuẩn bị những cuộc tấn công.

**Thống** kê của Việt Minh vào Điện biên lê mỗi ngày mỗi chặt thêm. Hai bên tiếp tục chở viện binh và chở khí riển đi. Vừa rồi, không quân Pháp đã bắn một vụ oanh tạc lớn nhất từ trước.

Tất cả phi cơ oanh tạc đều huy động ra trận để tấn công xuống Giâm. Mục đích cuộc đối bom này là để làm chậm cuộc tiếp viện của nh về Điện biên Phủ.

g ngoài giới binh gia, các nhà TRUNG và Việt ở Hanoi cho rằng các

1 trung tâm kháng chiến 1 trichong lại được một cách thắng lợi 3 thểu những đơn vị Việt Minh vì 6 thg tiến trên đường sá chính.

1 ngả của chiến lũy vào loại chiến Bất San đã được chứng tỏ nhiều lần

9 Minh hoạt động mạnh chung quanh rung Châu, nhiều ồ phục kích đã quân mở đường nhất là tại con liên tỉnh số 18 trong khu Bồng à Quảng Yên.



## Chúc nhau muôn thuở thái bình !

**TẾT** Tây ! Người ta chúc nhau. Không biết bao nhiêu là chữ với nghĩa. Các nhà « thơ và giấy thép » bị thiệp chúc đầu năm tràn ngập. Chỉ ở một nước Mỹ có đến 250 triệu thiệp chúc Tết. Nếu có sở thống kê nào tính gộp hết các thơ và thiệp thiên hạ chúc nhau trong dịp đầu năm, con số tòng hợp có khi hơn số người trên quả địa cầu rất nhiều. Bạn chỉ tinh mỗi tấm thiệp chi tốn giấy, in, và bưu phieu, lối 2 đồng bạc ta thôi. Thì ra nhân loại chúc nhau trong dịp Tết Tây tốn trên 4 tỷ bạc Việt Nam.

Chúc nhau những gì ?

Chúc nhau : Heureuse Année — Happy New Year. Năm đầy hạnh phúc.

Chi hai tiếng hạnh phúc ấy mà nhân loại đã hồn hở tiêu xài một số tiền trên bốn tỷ đồng (4 Milliards). Nếu các ông Do Thái tính toán, chắc là các ông sẽ tìm cách thầu kiêm lợi.

Nhưng, bạn ơi ! Người ta chúc nhau hạnh phúc mà người ta không thích kẻ khác có phúc, có lợi hơn mình. Bạn thử dò la xung quanh bạn, coi có phải như vậy không ? Chúc nhau cho dễ coi đó mà. Thiên hạ sống vì cái dễ coi, chứ nào phải sống vì phúc lợi chung !

Đời ngược ngạo lầm ai ơi !

Cho nên BÁ ĐƯƠNG tin rằng mình sống hạp với đời nay lầm. Trỗi kệ ai không tin.

Người thường chúc nhau « phúc » và « lợi ». Mà người « phi thường » lại chúc nhau khác. Năm nay họ chúc nhau « Hòa Bình ». Họ khao khát hòa bình chẳng ? BÁ ĐƯƠNG tôi vẫn thấy trái, bạn a.

Người « phi thường » là các ông cầm đầu : cầm đầu quốc gia, cầm đầu quốc hội, cầm đầu những « liên và hiệp ».

Xuyên qua bức màn sắt, dài bá ám Moscou chúc nhân dân Mỹ « một năm lành », và hy vọng rằng các ván đe lòng thòng thế giới sẽ được giải quyết bằng hòa bình, bằng sự hẫu biết nhau. Mới biết rằng người ta muốn hiểu biết nhau lắm, vì người ta cho rằng không ai hiểu biết ai. Té ra từ có loài người và giữa loài người có luôn ván đe hiểu biết nhau.

Thậm chí, các ông đầu to, như Tòng thống Tây Đức, Tòng thống Đông Đức, tướng Franco, thống chế Vorochilov, chủ tịch hội đồng tối cao Sô Viết, vua Paul nước hy lạp, ván vân và ván vân, đều cao giọng chúc tụng nhân loại, chúc hòa bình.

Dựa theo lời hoan chúc của các « vĩ nhân » thì năm 1954 chắc là năm hòa bình. Mà năm qua rồi và các năm trước là năm gì ? Hết ta cắn cứ ở lời nói « vĩ nhân » thì cũng là năm hòa bình.

Hòa bình ! Hòa bình ! Không biết người có đức hấp dẫn thế nào, mà miệng ai cũng hô tên mi vậy ?

Mà, gầm lại, thiệt là tội nghiệp cho người ! Bởi vì người ta muốn tên của mi mà đánh nhau. Thế mới đảo ngược. Và con người là thứ đảo ngược đà mưu túc trí.

DƯƠNG BÁ ĐƯƠNG

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợđũi) Saigon

## Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

**Chuyên trị :** Bình đàm bà và con nít  
Thăm thai, Dưỡng thai  
Hộ sinh

**Khán binh :** Chiều từ 4 đến 7 giờ



### THÁI BÌNH DIÊN LINH CỐ

Nhân hiệu « TÀU BUÔN »  
Là một phương thuốc dài bò cho Nam, Phụ, Lão, Áu, làm cho khí huyết điều hòa, dày dì, tươi nhuận, co thắt tráng kiện, lại chuyên trị các bệnh hư lao, tồn thương, bồi bổ não óc, lưu thông huyết, nhuận phế kim, kiện tỳ vị, mạnh gân cốt.

Các nhà, Sỉ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG, BINH nên dùng thuốc này vì là một phương thuốc dien linh ích thọ, dài bò ngũ tang lực phủ, công hiệu vi đại, chắc chắn không có thứ nào sánh bằng.

« Thái bình DIÊN LINH CỐ » rất cần cho giới tri thức để bồi bổ tinh thần, mủ mang não óc, và cũng cho giới cần lao để thêm sức khỏe, và hồn dẻo hồn tắt cả công việc đang trời chảy.

Tổng phát hành :

Nhà thuốc  
**THÁI BÌNH DƯƠNG**  
25, Rue des Artisans - Cholon  
Có bán khắp nơi

## NHÃN BẠN XA GÂN

Ăn cái Tết tây rồi thì đến cái Tết ta. Trải qua một mùa mưa ẩm ướt. Mọi người đều bị phong thấp oái gân. Ăn không tiêu ngủ không yên. Nhức mỏi mình mày bón uất bần thần. Chỉ có một phương thuốc rượu 39 Nguyễn an Cư là cho huyết dịch lưu thông mạnh mẽ. Thay đổi máu xấu ra tốt. Con người trở nên tươi, nhuận hồng hào. Trường phục thuốc rượu 39 Nguyễn an Cư tránh khỏi bệnh liệt bại thủng và hay đau yếu. Sống lâu và sống mạnh.

Và dùng làm quà biếu Tết thì quý hơn vàng.  
Khắp nơi đều có bán ở các đại lý thuốc ta và tàu.

### Đại diện Đời Mới - Tin Mới tại Paris

Ông Nguyễn Bảo Toàn, một nhà viết báo kín tiếng, cựu Giám đốc tờ Dân Mới trước chiến tranh. Địa chỉ: 82-84, Boulevard de Belleville Paris.

Các bạn ở Pháp muốn liên lạc với nhà báo xin do nơi ông Toàn và muốn mua báo, cứ đóng tiền nơi :

Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie  
74, rue Saint Lazare Paris

Tran van An compte № 48.198

Có thể mua mandat carte gửi đến.

Giá báo tại Pháp quốc có cả tiền cước phí :

#### ĐỜI MỚI

3 tháng	2.250 frs (1)
6 tháng	4.450 frs
1 năm	8.800 frs

TIN MỚI trao phúng văn nghệ :

3 tháng	1.200 frs
6 tháng	2.350 frs
1 năm	4.650 frs (2)

(1) Giá phi gửi máy hay mỗi tập Đời Mới 14\$40 (144 frs) nên giá báo tại Pháp trả nén quá cao.

(2) Giá này sẽ bị thay đổi, nếu đồng bạc bị sụt giá đối với đồng quan.

Sau khi gửi tiền và banque, lấy biên lai gửi đến quản lý Trác Anh, hộp thư 353 - SAIGON.

### Thể lệ đăng quảng cáo trong tập Xuân Đời Mới

Tập XUÂN ĐỜI MỚI kề gop là ba số. Những quảng cáo đã đăng trong Đời Mới từ trước vẫn được hưởng giá thường là ba số. Những quảng cáo mới, chỉ đăng trong tập XUÂN ĐỜI MỚI, phải chịu một giá cao hơn là kề như đăng bốn kỳ.

QUẢN LÝ ĐỜI MỚI

### ĐỌC THẦN CHUNG

Nhật báo thông tin  
4-6-8 đường d'Ormay - SAIGON

Xuất bản nhiều nhút ở  
Việt-Nam

### CĂN MUA ĐẮT

Căn mua độ một mẫu Tây đất để làm nghĩa địa, ở ngoại ô Saigon, hoặc Gia Định hay Cholon.

Hỏi ông kinh lý Dương, số 274 đường d'Arras Saigon.

## THỜI TIẾN

**V**ÀN là câu chuyện thương thuyết điều đình để cứu vãn hòa bình Việt Nam. Đến lượt tổng trưởng Quân lực Pháp tuyên bố: « Tuy cần phải lạc quan, song cũng vẫn nên ken chật hàng ngũ để mà phòng thủ ». Rồi, ông chủ trương phải đem đặt vấn đề Đông Dương ở Hội nghị tứ cường sắp họp ở Bâ Linh.

**T**HÔNG ché De Lattre de Tassigny, sớm mất đã đúng hai năm rồi. Nếu còn sống đến nay chắc ông cũng chủ trương như các ông chính khách Pháp khác: « Bành mạnh để lấy thế nổi chuyện với đối phương ».

**Ô**NG Marc Jacquet, tổng trưởng các Quốc gia liên kết, trong khi dự tiệc ở câu lạc bộ Pháp quốc hải ngoại, có đáp lại lời tuyên bố: « Chúng ta hy vọng rằng: quyền lợi văn hóa, kinh tế và pháp chính của người Pháp sẽ phải được tôn trọng », lời tuyên bố quá rõ ràng của một vị thương nghị sĩ đã được đáp lại rằng: « Công việc ở Đông Dương đã nêu lên ở trong hàng ngũ bạn và thù của chúng ta rất nhiều mâu thuẫn và cuộc tiến triển của thế sự đã đưa tới chỗ bắt người ta phải đoạn tuyệt với những tập truyền của một thứ chính trị theo hình thức chủ nghĩa xưa nay vẫn trót buộc chúng ta vào Đông Dương ».

Rồi ông kết luận: « Ánh hưởng của Pháp ở Việt Nam chỉ có thể tăng giá được thôi. »

**C**HẮC chắn là những lời tuyên bố trên đây phải dựa lên nhiều sự thực chính trị ở giữa trường ngoại giao quốc tế. Vì hôm 14-1 vừa rồi có tin khá chắc chắn là Pháp sẽ không ưng chuẫn việc tham gia Cộng đồng phòng thủ Châu Âu. Như vậy, có nghĩa là Pháp sẽ ngã về phía Nga, mặc dầu là Mỹ đã công khai hâm dọa Pháp nhiều chayzen rồi.

Hội Nghị Tứ cường chắc chắn là sẽ dành cho thế giới nhiều điều ngạc nhiên.

**T**HÈM một triệu chứng nữa về việc « tấn công » Hòa bình, là cuộc hội đàm Bàn Môn Điểm lại tái diễn hồi 11 giờ 13-1 vừa rồi, với mọi sự « khó dễ » do cả hai bên gây ra để bắt bì nhau.

**L**AI thêm một triệu chứng nữa là một trận Việt-Lào-Pháp căng thẳng lan rộng (ở Biển biền phủ, ở Sênhô, ở trung châu Bâ; Việt, ở Trung Việt, ở Nam Việt, ở Tây Việt) và càng thêm gay go bao nhiêu

thì cả chính giới tân cựu dân chủ đều càng thêm lật quan, vũng tin vào sự thành công của cuộc vận động hòa bình Việt Pháp sắp tới.

**H**AI triệu chứng cuối cùng là :

1) Ở Pháp đảng Cộng Sản đồng kết phiếu lại để bầu cho ứng cử viên Lê Troquer, đảng viên Xã Hội chiếm được ghế Chủ tịch Quốc Hội;

2) Ở Việt Nam, thành phần tân Nội Các Bửu Lộc được chính giới Pháp tán dương là « cát mạng và sán lạn ».

**G**IỮA lúc Việt Pháp tranh nhau giữ thế « đánh để hòa » thì tình hình Ai cập (chủ ánh hưởng của một mâu thuẫn Anh Mỹ) lại trở nên nghiêm trọng: tướng Neguib thi hành biện pháp khủng bố đối với hai phe cựu hữu (Hội Hồi Hồi) và cựu tả (đảng Cộng sản).

**R**ÚT lại, THỜI THẾ đang qua một tuần xáo động cao độ để báo hiệu một tuần hòa hoãn chẳng?

Thiên hạ thức thời đang bình tĩnh chờ đợi.

**THẺ NHÂN**

15-1-54

# ĐỌC KHẮP CÁC BÁO NGOẠI QUỐC

Báo chí Anh chọn những vị anh hùng trong năm.

Thường thường vào khoảng cuối năm, báo chí Anh lại tham gia vào trò chơi nhỏ dưới đây bằng cách trả lời nút câu hỏi như sau :

— Người nào, em kẽ nào, con rết nào, kholt óc nào, nên sáp o o hạng anh hùng trong năm 1953.

Tờ Daily Mirror có hơn 4 triệu độc giả. Nhân vật đặt vào hàng đầu trong nước lè dñi nhiều phải là nữ hoàng Elizabeth II. Con người của năm 1953, câu ấy cũng dễ trả lời vì con người ôy phải là thủ tướng Churchill. Tờ Daily Express phát hành 4, 2 triệu số trung cầu dân ý đem lại kết quả như sau : 25%, 5% bầu cho Churchill, kẽ đó nhà thám hiểm núi Everest rồi đến quận công Edimbourg. Eisenhower đứng vào hàng thứ 4 được 3% bỏ phiếu, Tensing được 1%. Malenkov dưới 1%.

Tờ Daily Sketch trưng cầu ý kiến bạn đọc ođ ngườì dân bà nào xứng đáng là anh hùng, nữ hoàng Elizabeth cũng được sáp hàng đầu, tờ Daily Mirror lại nêu cô gái Anne Henson, 11 tuổi đã lao mình vào chiếc xe lửa để cứu bạn lùi vị nữ anh hùng của năm 1953. Còn khỏi dc của năm 1953 không ai khác William Penney (bố óc tìm tòi nguyên tử khá nhát thè giò).

Em bé trong năm : Em Waritoko, sinh đót ở miền Ngeia đã mất chỉ lúc đứa lên bốn mò.

Còn con vật của năm : Con ngựa Gracie kéo xe su t 21 năm, mỗi ngày chở đến 3 tấn lợe, đến một ngày anh đánh xe ngựa bị bắt tinh trên chiếc ghế ngồi của anh thì Gracie vẫn trè vè sờ của mình, bắt luôn luật lệ di diòng và đã không xảy ra một chuyện gì đáng tiếc cả.

Còn cuốn sách trong năm, người Anh đã chọn cuốn : Biển ác hại (La mer cruelle) phát hành năm 1951, tên cuốn : Cuộc khởi hành của đoàn Kon-Tiki. Hồi ký của Churchill và « Trên cao gió lồng » đã xuất bản cách đây 100 năm.

Con người của năm 1953 có nhiều câu trả lời nhất. Cố tờ nêu William Vanorat Shadrach Tubman, tổng thống thứ 13 xứ Liberia, có tên José Ferrier, vừa tác giả, diễn viên, đạo diễn, vừa sản xuất phim, vừa họa sĩ... Cố tờ lại nêu một người thơ ở

Đông Đức đã làm rung chuyển điện Kremlin nhưng oái nhất là một độc giả ở Nau ước lại nêu tên ông nghị Mac Carthy, lập tức có một phóng viên liên cát chính : « Ai thi al, nhưng xin trù tên ông nghị Mac Carthy ra ! »

**Bị một khúc sắt đâm vào tim nhưng vẫn làm việc như thường**

Trong tháng Août vừa qua có một người da đen đã bị thương nơi ngực trong một vụ xô xát. Vào dịp này, người da đen đã bị một khúc sắt nhọn đâm thấu vào trái tim, nhưng không ai hay biết và người ta chỉ cho rằng anh bị thương bên ngoài mà thôi.

Sau khi được săn sóc, người da đen đã lành vết thương và đã tiếp tục làm việc như bình thường trong vòng bốn tháng. Sau đó, người thợ này cảm thấy nhức nhối nơi ngực và sau khi được đem đi roi kiếng, người ta biết rằng người da đen bị một khúc sắt đâm trong trái tim. Mặc dù trái tim bị đâm thấu hai bên, nhưng các nhà giải phẫu vẫn quyết định mò xé. Và bây giờ người da đen nói trên đã sẵn sàng làm việc trở lại.

Theo các nhà chuyên môn, đây là lần đầu tiên mà một vụ mò xé như thế này đã có kết quả.

**Nam Hàn mở cuộc tòng dầu phiêu dè chọn báo chủ dân ?**

Chính phủ Nam Hàn có ý định giám sát số báo hiện phát hành ở Nam Hàn. Riêng Hán Thành đã đến 16 tờ nhật báo.

Tổng thống Lý thừa Văn trong tuần rồi đã hội họp các nhà báo và cho họ biết sẽ đề cho dân chúng mở một cuộc tòng dầu phiêu dè chọn lây đay 4 tờ hợp với dân chúng.

Trước ý định ấy của chính phủ, nghe đâu có nhiều chủ báo rất lo ngại cho số phận tờ báo của họ.

**Luân Đôn đang lo lập một đạo quân cảnh sát để bảo vệ bí mật nguyên tử**

Tờ Sunday Dispatch đăng tin chính phủ Anh đang lo lập một đạo quân Cảnh sát đặc biệt để bảo vệ bí mật nguyên tử.

Số nhân viên trong tờ chí ấy kèo nhau hàng ngàn và sẽ được chọn lọc cẩn thận. Ít nhất cũng có 200 sĩ quan cao cấp điều khiển về tờ chức này sẽ hoàn toàn lệ thuộc ở bộ nội vụ và quốc phòng.

## Tiêu hạm đội Nga vượt kênh Suez

Một tiêu hạm đội Nga gồm 15 chiếc tàu nhỏ vượt kênh Suez thẳng đường ra Hồng Hải. Tiêu hạm đội này sẽ đi đến Vladivostok.

Lần này là lần thứ hai có 1 tiêu hạm đội của Nga vượt kênh Suez.

**Mỹ chờ đợi bác nguyên tử qua Nhật ?**

Ký giả Robert Allen viết trong tờ New York Post là Mỹ dự tính sẽ gửi qua Nhật Bản bắt đầu vào đầu năm nay loại đại bác nguyên tử. Allen còn nói thêm thử khi giới này sẽ được chờ sang Triều Tiên một khi ở đó tiếng súng nổ lại.

Việc gửi đại bác nguyên tử sang Triều Tiên cũng nằm ở trong chương trình quan trọng của Mỹ ở Viễn đông trong năm 1954. Trước đó, việc triệt thoái một hay 2 sư đoàn Mỹ cũng nằm trong chương trình đó.

**Sau chiến tranh, Nga có thêm triệu phú**

Trong một buổi tiệc do phòng thương mại tờ chí, ông chủ tịch không thương mại Mac từ khoa có cho biết trước chiến tranh chỉ có hai công dân ở Nga là triệu phú : một thi sĩ và một nhà chế tạo đặc dan.

Chiến tranh thế giới đã đảo lộn cả tình thế. Ông chủ tịch vừa cười, vừa nói. Nhờ sự tiến bộ về mặt kinh tế và xã hội, trong nước chúng ta hiện có 780 nhà triệu phú. Người giàu nhất trong số người giàu đó là thống chế nổi danh Boadienny. Lương của thống chế là 400.000 roubles (32 triệu quan tiền Pháp).

Số tiền đó chỉ là một giọt nước cạnh số tiền lời về ngựa đua, và súc vật do ông chăm nuôi.

(Soldaten Zeitung Munich)

**Bá Linh chiếm kỷ lục về việc phát hành báo chí**

Bá Linh có 2.100.000 dân có 800.000 số báo của 10 tờ nhật báo khác nhau.

### Đức khắc lò

Salvador Dali, một họa sĩ trứ danh Tây Ban Nha hiện ở Pháp có tuyên bố là họa sĩ hết sức ca tụng tài năng của Picasso.

Picasso là một thiên tài cộng sản, tôi là một thiên tài không cộng sản. Hai chúng tôi cùng chế tạo một thứ bánh, cùng lấy thứ bột ở một cái cối xay ra, cùng nhồi bột với một thứ men hương không cùng nấu bánh trong một cái lò.

# Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

### Độc giả độc nhất đọc tê tê tê

Một thiếu nữ tuổi vừa năm mươi bảy tuổi xuân xanh bên trời Mỹ đã chiếm giải quán quân thế giới về hạng độc giả đọc tiểu thuyết tình. Trong suốt ba mươi năm trời, cô gái này chỉ chuyên đọc tiểu thuyết tình, và chỉ đọc những sách có tựa mang chữ tình. Tổng cộng số lượng đọc cho đến nay xấp xỉ lực tuân là 7.400 cuốn.

Thế là những con chiên đẻ từ Saigon bay lùi trung thành với các thứ tiểu thuyết tình cao su ở vài tờ báo lảng ngây cũng còn xa lăm mới đạt tới kỷ lục của độc giả tê tê số 1 ở Chicago.



Lại tiên tri

Qua đầu năm tây đến giờ, các nhà báo toàn thế giới, nhất là ở Tây phương đưa nhau về ngạc nhiên chuyện tiên tri.

Não là năm nay thế nào.. năm nay thế nõi... các ông và bà thày múa rìu bầm què lung tung cả lén. Có người « rùa » Sợ Sìn, thủ tướng Anh năm nay coi chừng là năm.. tuổi già quá, sợ gần đất xà trói.

Một ông thầy người Ý tiên đoán rằng Ma-lang-cop nhất định trong năm này sẽ bị một người đàn bà đẹp tuyệt trần đang quanh quần sinh mạng, làm thiệt hại hàng triệu đồng trên đầu trón cõi dân Nhật.

Chắc chủ Sam sẽ hỏi lại chủ Lùn rằng :

— Bom nguyên tử không phải là khí giới chiến tranh thi người ta tranh nhau chế tạo ra nó để làm gì?

Rõ khéo dừa nhau thế!

và

đeo mặt bộ râu cá chốt, và đeo tóc giả nhuộm vàng.

Không nghe ông thầy bài này nói chính ông gặp Hitler nguyên ria hòn tiền tri đã xúi khôn xúi đại ông làm bậy để đến nỗi mất mạng, mất cả nước.



### Thế còn dân bà, thì nước nào ?

ĐONG cung thái tử Akihito sau cuộc du lịch vòng quanh thế giới về có gặp các kỳ giái đè bảy tò cầm trưởng của Minh. Hoang tử Nhật cho rằng nữ hoàng Anh Elizabeth, tổng thống Eisenhower và thủ tướng Churchill đều là « những người tốt ». Còn tổng thống Pháp thì không biết nói thế nào, vì ông Aurio nói Anh không nghe rõ.

Những nước đã làm cho hoàng tử chủ ý nhất, là Hà Lan, Ý đại lợi, Pháp và Huân kỳ.

— Thế còn dân bà nước nào hoàng tử thấy thích nhất ?

Bập lại câu hỏi trên đây của một nhà báo Mỹ, Akihito đỏ mặt, không trả lời. Có lẽ hoàng tử sợ phụ nữ Nhật bản trách mình chẳng ?



### Thầy nào trò ấy

Một tờ báo ở Paris sau khi đăng một loạt bài về những mối tình trai trinh, có nhận được một bức thư từ Y gửi qua xin cả cõi-lech-xông đó. Bức thư yêu cầu này là của bì thư của hoàng Pha-Rúc.

Phép để Ai cập đã mài ngai vàng vì gái, đèn nay trên đường lưu vong, bì thư ngai cung lại gai vi quý. Thầy nào trò ấy, thảo nào !



### Đời bồi thường nguyên tử

AC giới luật sư Nhật vừa xúi nhau lui đe kiện về vụ bom nguyên tử của Mỹ đã ném xuống Hiroshima giết hại hàng chục vạn con người cùng một lúc. Theo các ông thầy kiến Nhật thì bom nguyên tử không phải là khí giới chiến tranh và các ông đòi Mỹ phải bồi thường về khoản giết hàng trăm ngàn sinh mạng, làm thiệt hại hàng triệu đồng trên đầu trón cõi dân Nhật.

Một ông thầy người Ý tiên đoán rằng Ma-lang-cop nhất định trong năm này sẽ bị một người đàn bà đẹp tuyệt trần đang quanh quần sinh mạng, làm thiệt hại hàng triệu đồng trên đầu trón cõi dân Nhật.

Chắc chủ Sam sẽ hỏi lại chủ Lùn rằng :

— Bom nguyên tử không phải là khí giới chiến tranh thi người ta tranh nhau chế tạo ra nó để làm gì?

Rõ khéo dừa nhau thế !

và

đeo

mặt

bộ

râu

cá

chốt

và

đeo

tóc

giả

nhuộm

vàng.

Không nghe ông thầy bài này nói chính ông gặp Hitler nguyên ria hòn tiền tri đã xúi khôn xúi đại ông làm bậy để đến nỗi mất mạng, mất cả nước.

Không

nghe

ông

thầy

bài

này

nói

chính

ông

đã

đi

đến

đi

NGÀY XUÂN ĐỌC GÌ ?

# ĐÓI MỚI SỐ XUÂN

là một tập sách dày trên 80 trang khổ lớn

SÁNG TÁC, NGHIÊN CỨU, BÌNH LUẬN  
về mọi ngành sinh hoạt dân tộc

Đúc lại thành ý thức hệ của thời đại

gồm 40 giai phẩm Văn-Hóa do 33 kỹ-giả và văn-nghệ-sĩ  
cùng 3 họa sĩ và 3 nhiếp ảnh trình bày với

## MỘT LẬP TRƯỜNG TIẾN BỘ

để góp phần vào việc xây dựng

MỘT NỀN

VĂN NGHỆ  
VĂN HÓA  
NHÂN BẢN

MỚI



## BÌA « MỸ THUẬT MỚI »

với một bản nhạc chưa hề in của Phạm Duy

RUỘT IN 8 MÀU với trên 100 tranh ảnh mới, lạ đẹp

ĐỜI MỚI VÀ TIN MỚI SỐ XUÂN 1954 PHẢI LÀ  
TẠP SAN CHỌN LỌC CỦA LỚP NGƯỜI CẨU TIẾN

PHÁT HÀNH NGÀY 23 THÁNG CHẠP ÂM LỊCH (27 JANVIER 1954)

PHIM « HAI THẾ GIỚI »

hay là

NHỮNG KẺ MẤT GỐC



ĐẦU năm âm lịch vừa rồi, cuốn phim ngắn « Một trang nhật ký » do nhóm Ly Tao bên Pháp thực hiện đã làm cho người xem ở Việt Nam thất vọng. Nhưng vì đây chỉ là một đoạn thời sự (thực hiện với phương tiện tài tử, dài lối 25 phút) nói về một mẩu đời du học sinh, và là bước đầu của điện ảnh, nên khán giả cũng dễ dàng ủng hộ.

Cuối năm nay, nhà sản xuất Phạm Văn Nhận cho ra phim « Hai Thế Giới », cũng nói về đời du học sinh Việt ở Pháp. Phim chiếu ra ngọt một tiếng đồng hồ, quay bằng phim 35 ly, và nhờ có kỹ thuật già tại Pháp, nên hình ảnh khá rõ, âm thanh đủ. Mặc dù đạo diễn còn tỏ ra rất lúng túng.

Chuyện phim do đạo diễn Phạm Văn Nhận sáng tác. Có lẽ ý tác giả là muốn kể lại đời sống của một thanh niên du học sinh nghèo ở Pháp, phải vừa làm việc vừa đi học, đến mức lao phổi, rồi nhờ người yêu nâng đỡ, khỏi bệnh, trở về với cuộc đời. Nhưng trên màn ảnh, phim « Hai thế giới » đã gieo vào đầu óc người xem những cảm tưởng không tốt đối với sinh viên bên Pháp.

Người ta chỉ thấy hầu hết là những cảnh « vui vẻ trẻ trung », tản tỉnh, tình tứ, của nam nữ sinh viên, và nhân vật thi lảng mạn, bệnh hoạn, lời lẽ chỉ quanh quần chuyện yêu đương này nọ.

Phải chăng đây là dụng ý của nhà đạo diễn kiêm soạn giả định đưa lên màn ảnh một lũ con hoang matted gốc, và lớp du học sinh — mà còn có người tin là những hy vọng của tương lai đất nước — chỉ là các cô, cậu tài hoa son trẻ chạy qua Pháp để ăn chơi, dù dồn, — mặc cho gia đình ở quê nhà tin tưởng, mặc tuốt cả xú sô, đồng bào đang đau khổ vì chiến tranh.

Nếu quả thâm ý của ông Phạm Văn Nhận là thế thì ông đã đạt tới kết quả một phần nào trong việc phô bày đời sống « trên không chấn, dưới không rẽ » của cái đám người lêu bêu mang danh là sinh viên hải ngoại kia.

Tiếc thay trong phim « Hai thế giới », ông Nhận lại không có dụng ý ấy,

thành thử nhà đạo diễn là ông đã phản lại soạn giả cũng là ông. Người xem không thấy đâu là sự tung thiêng, tranh đấu chất vặt với cuộc sống của du học sinh ở Pháp, mà trái lại, các nhân vật đưa ra đều thuộc một thế giới sa ngã tinh thần và thể xác,

Phải chăng đời sống của du học sinh chỉ loanh quanh trong ăn chơi, trai gái, nên đã ảnh hưởng lớn đến « Hai thế giới », phản ánh thực tại của sinh viên Việt nam hiện giờ ở Pháp ?

Tinh thần « Hai thế giới » hoang mang, vong vǎn như thế lại lồng trong một chuyện phim thiếu kịch tính, phản cảm vụng, và viu, khiến toàn bộ cuốn phim có tính cách một phim tài liệu pha vào một chuyện tình rẽ tiền.

Nội dung cuốn phim tệ nhạt, kéo dài nặng nề, mà nhà đạo diễn còn sơ dảng nên không cứu vãn nổi. Về diễn viên, vai chính Phùng Thị Nghiệp thi cử chỉ cứng cỏi, động nói như trả bài thuộc lòng, vẻ mặt rất ít khi thay đổi — Lê Hùng, bề ngoài bảnh bao, nhưng trong lối đóng phim các chỗ cảm động lại có vẻ « cải lương » — mấy nhân vật khác, không có gì đáng kể.

Nhạc đệm của Pan Trường ít nói lên được cái gì cho hòa hợp với hình ảnh. Phần tiếng nói của các diễn viên, hầu hết đều theo một chiều đọc bài nghe dễ chán tai.

Về hình ảnh, so với « Một trang nhật ký » (cũng quay tại Pháp), và các phim Việt Nam gần đây thi « Hai thế giới » trội hơn hẳn, dù có chỗ ảnh sáng đặt hồng, hoặc góc cạnh không có gì đặc sắc.

Ưu điểm của « Hai thế giới » là hình ảnh và âm thanh rõ, nhưng một cuốn phim gồm có nhiều yếu tố quan trọng, nhất là tinh thần câu chuyện mà « Hai thế giới » lại gãy dở ở đây, nên đã làm cho người xem phải thất vọng.

Thực hiện phim Việt ở Việt Nam, ở Hongkong, Paris hoặc ở đâu chăng nữa, mà người chủ trương thiếu ý thức về nghệ thuật, xa cách dân chúng, thi sản phẩm cũng không đứng vững được.

TRƯỚC THỰC TẠI XỨ SỞ

## GÂY THỰC LỰC

KINH nghiệm tranh đấu cho ta thấy rằng: có Mạnh thì mới Thắng được.

Kinh nghiệm lịch sử cho ta thấy có hai phương cách làm cho mình Mạnh được:

Một là dùng mọi thủ đoạn tàn bạo, phi nhân, TÀ ĐAO. Đó là hổ sáu của phuơng bá đạo. Tên chúng là Tần Thủu Hoàng, là Né rồng, là Hút le. Chúng đã có lúc THÀNH. Nhưng không bao giờ chúng ĐẠT được « Ngôi báu » của chúng là chân sống sự nghiệp và thanh danh của chúng đời đời. Chúng không hề gom góp được may mắn gì công lao vào di sản chung của nền văn minh nhân loại: chúng đã nát, rồi kéo lùi bánh xe lịch sử lại. Thị bánh xe đó đã nghiên nát thân thể và sự nghiệp chúng. Nát ra như cám vay.

Còn phương cách thứ nhì là phương cách CHÍNH ĐÀO: dựa vào căn bản của nhân loại, là lòng ham sống trong cảnh thanh bình, no ấm, tự do, công lý, để gây lấy cái THẾ LÃU DÀI, tức là gây thực lực, tức là van đáp cho nền NHÂN BẢN có hưu của loài người. Đó là thương sáu của những vị lãnh đạo: khởi thủy từ Nghiêm Thuần, qua Pétriles (Cô Hy lập), qua Acoka (cô Án Đỗ), qua Vương An Thạch đến Hồ quý Ly, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ. Họ đã ĐẠT, ở cả trong thời gian (uy danh còn lưu lại đời đời), ở cả trong không gian (thành tích còn truyền lại mãi mãi).

Việc lớn của cả loài người đã thể thi oặc nhớ của từng dân tộc, của từng xã hội cũng vậy :

Muốn gây thực lực ở một quốc gia nào thì phải dựa vào cái GỐC CỦA DÂN CHÚNG (dân vi bản). Chứ quyết là không thể dựa vào cái ngon. Không thể bám vào lớp vàng. Mà cần phải hòa mình vào trong lòng của xã hội, quốc gia, của đoàn thể để chia vui, sẻ buồn với nhân dân.

Mà cái GỐC CỦA DÂN là những gì: nếu không phải LÀ COM, LÀ ÁO, LÀ TỰ DO, HÒA BÌNH và CÔNG LÝ?

Vậy muốn gây được thực lực, nghĩa là muốn Mạnh để Thắng, thì phải gây dựng sao cái gốc của dân thêm vững đì.

Bằng không thì bao nhiêu lời cao rao đều chỉ là lời suông, bao nhiêu công cuộc đều chỉ là công... cốc.

Vì điều dựa lên hứ lực cả.

ĐỜI MỚI

« Hai thế giới » ghi thêm một bước thất bại trong loạt phim đầu của điện ảnh Việt Nam năm 1953. Mong rằng các bài học đắt giá trong thời kỳ thử thách sẽ giúp cho các nhà sản xuất Việt Nam ý thức rõ về đường lối làm việc của ngành kỹ nghệ và nghệ thuật thứ bảy.

HOÀNG THU BÔNG

**C**HỦ NGHĨA dân chủ đã được các dân tộc trên thế giới áp dụng. Thời chiến hàn, với sự thắng trận của Đồng Minh dân chủ là thời chánh trị dân chủ thịnh hành; đâu đâu người ta cũng nói dân chủ; nên hứa cũng do chánh trị dân chủ; đánh nhau cũng vì dân chủ.

Nếu ta thành thật với ta, ta thử đặt câu hỏi: Có bao nhiêu người nhận thức dân chủ? Và cái lợi cái hại của dân chủ ở chỗ nào?

Chúng ta sẽ không tránh được bối rối nếu phải trả lời. Và khi ta chịu khó nhìn chung quanh ta, nghe người thuộc các giới, kể cả người hữu học, nói chuyện, bàn bạc về dân chủ, ta không khỏi kinh ngạc. Ta sẽ kinh ngạc vì phần đông cho rằng chỉ áp dụng chánh trị dân chủ là có thể giải quyết các vấn đề rắc rối trong xã hội, đến cả vấn đề độc lập.

Thông thường người ta tin một cách ngày thường nếu có quyền mở hội nghị, họp nhau nói chuyện là có thể tìm ra đủ thứ chia khóa để mở những cánh cửa đóng chặt những gian phòng chúa bén trong dày phúc lợi.

Thực ra thì chủ nghĩa dân chủ nào có phải dễ hiểu, để có và dễ áp dụng như thế ấy. Đành rằng trong các chủ nghĩa đem ra thí nghiệm từ xưa tới nay, dân chủ đứng vững hơn hết vì ít hại. Nhưng chưa ai dám nói một cách tuyệt đối rằng chủ nghĩa dân chủ là tốt đẹp nhất, dễ áp dụng nhất, có hiệu quả nhất.

Ở đời không việc nào khó hơn là hợp ý chí đa số; và không có thái độ nào của chánh sự già (homme d'Etat) khó có hơn thái độ trung thực với nhân dân, để nói sự thực với nhân dân, những sự thực đau đớn, khó cho người nghe. Tôi khiêm được.

Một tư cách cao quý nhất của chánh trị già là tư cách trung thực với nhân dân, dù có lúc phải bị nhân dân không hiểu. Và không có tư cách nào nguy hiểm cho nhân dân hơn là tư cách đó: dân, nói với dân rỉa; những việc dễ nghe, dễ tiêu, dày hứa hẹn mà chỉ hứa hẹn suông. Để cho nhân dân phải bi thảm vọng, phải chịu đau khổ hơn.

Cũng như các bạn, tôi là phần tử của nhân dân, tất nhiên tôi ham muốn chánh trị dân chủ. Có điều khác chàng là tôi muốn cùng bạn nghĩ rộng, thấy xa, nhìn về kết quả, để tiến tới sự xây dựng phúc lợi bền bỉ, chờ

## TRƯỚC THỜI CUỘC Thủ hiếu danh từ DÂN CHỦ

Chủ nghĩa xã-hội không thực hiện trong sự khốn cùng. Chủ nghĩa dân chủ cũng không áp dụng được trong hỗn loạn và sợ sệt.

TRẦN VĂN ÂN viết

không dừng bước trước danh từ kêu rền mà vô hiệu quả.

Phàm nói chánh trị dân chủ phải

nghĩ vấn đề vận dụng quyền công dân

(dân quyền) trong sự che chở của

pháp luật (pháp trị).

Trong chế độ dân chủ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và pháp luật là do nhân dân tuyển cử đại biểu làm ra; mọi người sẽ được pháp luật che chở, và những người phạm pháp nước sẽ bị trừng trị theo luật pháp.

Trong hiện tinh nước ta, nếu hẵn ta áp dụng chánh trị dân chủ thì ít ra ta phải làm hai việc:

1.— Đặt ra pháp luật.

2.— Lấy pháp luật dân chủ mà trị dân, tức là pháp trị.

### ĐẶT RA PHÁP LUẬT

NẾU muốn pháp luật ấy có tánh cách dân chủ, thì nó phải phản ánh ý chí lành mạnh của nhân dân. Tuyên cử đại biểu vào hội nghị lập pháp chỉ là phương tiện chứ không phải cứu cánh, cứu cánh là lập pháp. Một nhóm người không đại diện ai cũng có thể lập pháp; một số đông người nhóm họp trong một bầu không khí hỗn loạn với sự phân tán nhân tâm, và sự chi phối của nhiều thế lực, cũng có thể lập pháp. Nhưng lập pháp trong hai trường hợp ấy có phản chiếu ý chí và ý nguyện lành mạnh của nhân dân được chàng?

Nguyễn Vọng Chánh của nhân dân ngày nay là độc lập và hòa bình, hỏi vậy, với sự phân chia lãnh thổ ra nhiều khu vực đặt dưới nhiều quyền oai khát nhau, với sự sống trong sợ hãi, sống bất an bất trị, ta có thể nào nhờ một hội nghị mà thực hiện

(xem tiếp trang 37)

nhứt là ý thức « công dân ». Có ý thức công dân mới có thể quan niệm một cách chính đáng chánh trị dân chủ. Vì lẽ thiếu ý thức công dân cho nên có bao nhiêu người ngộ nhận danh từ dân chủ, cho rằng dân chủ có nghĩa là tự do cực độ. Không hiểu thế nào là tự do thì không thể hiểu thế nào là dân chủ.

Ở đây, tôi sẽ không bàn rộng với bạn về cái lợi hại của chánh trị dân chủ, cũng không bàn qua các tự do dân

chủ, hay các hình thức dân chủ. Tôi chỉ thử đặt vấn đề trong hoàn cảnh nước ta ngày nay, chỉ xét một khía cạnh của dân chủ. Khía

cạnh mà tôi muốn xem là khía cạnh « dân quyền và pháp trị ».

Phàm nói chánh trị dân chủ phải nghĩ vấn đề vận dụng quyền công dân (dân quyền) trong sự che chở của pháp luật (pháp trị).

Trong chế độ dân chủ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và pháp luật là do nhân dân tuyển cử đại biểu làm ra; mọi người sẽ được pháp luật che chở, và những người phạm pháp nước sẽ bị trừng trị theo luật pháp.

Trong hiện tinh nước ta, nếu hẵn ta áp dụng chánh trị dân chủ thì ít ra ta phải làm hai việc:

1.— Đặt ra pháp luật.

2.— Lấy pháp luật dân chủ mà trị dân, tức là pháp trị.

## Bảo vệ Hòa bình Thế Giới

**D**ÀNH rằng: Lịch sử không phải là sự lặp lại « nguyên văn » cái đã qua (l'Histoire n'est qu'un éternel recommencement), đành rằng: Vì không phải là Lý (Comparaison n'est pas raison), song, ôn cố tri tàn, cho đến tận giây phút này cũng chỉ mới có một phương sách nhiệm mầu nhất để dự đoán tương lai là: bằng vào quá khứ để tính tới cái lẽ diễn tiến tất yếu của thế sự, mà tính đến bước đường phải có, bước đường bắt buộc phải tới của việc đời thời.

Vậy thì, dựa vào quá khứ, xét cái đang xảy ra trước mắt thiên hạ, ta thấy gì để có thể quyết đoán là:

**HÒA BÌNH THẾ GIỚI VẪN CÒN CÓ CƠ CỨU VĂN ĐƯỢC?**

Hay nói khác đi là sẽ chưa xảy ra thế chiến thứ ba, trong một ngày gần đây. Hay nói khác đi, hơn nữa, là Hội nghị từ cường sẽ có kết quả mỹ mãn là:

**BẢO VỆ NỘI HÒA BÌNH THẾ GIỚI.**  
lt nhất cũng được năm bảy năm nữa.

Vì sao vậy?

Hãy lật trang sử cũ ra mà xem sẽ thấy rõ ngay:

Trước tiên là phe phát xít, vào khoảng 1933 trở đi, đã thay phiên nhau, hết Ý đại lợi của Mút, đến Đức của Hitler, đến Nhật của Kiết (Kiết diền), đến Tây Ban Nha của Phò ràng cờ, liên miên tấn công phe dân chủ Anh Mỹ Pháp bằng chiến tranh lạnh, đúng như từ 1916 đến giờ phe dân chủ mới cũng thay phiên nhau tấn công hòa bình phe dân chủ cũ Anh Mỹ Pháp.

Dĩ nhiên là trong thời kỳ « hơ nóng, dũng lạnh » lẫn nhau như vậy, thi xảy ra những cuộc đỗ máu địa phương (trước thi ở A-bit xi-ni, Tây Ban Nha 1936, giờ thi ở Việt Nam Triều Tiên 1946).

Rồi bùng lên một việc phi thường để báo hiệu một cuộc thỏa hiệp giữa hai phe đối thủ: đó là việc Nga Sô tham gia hội Quốc liên (Hội Vạn Quốc, con đê của hòa ước Véc xaya) vào khoảng 1935.

Nga Sô tham gia Quốc liên trong khi Đức và Nhật tẩy chay cơ quan, được gọi là trọng tài quốc tế đó. Như vậy, là can canh ngả về phe đồng minh Anh,



## Hội nghị Tự cường hứa hẹn những gì?

\* ĐẶNG THÁI BÌNH viết \*

bằng quan, thì chỉ còn cách là vững tin vào hai điểm lành rợn người trên đây, mà tiên đoán rằng:

Hội nghị từ cường hứa hẹn rất nhiều.

Mà đầu tiên là phe Tam Anh (Mỹ Pháp Anh) sẽ cố kết lực lượng để dang rộng hai tay chào đón Lã Bố (Nga). Đó là hiệp thư nhất. Tất nhiên cuộc giao phỏng cũng sẽ chẳng kém phần gay go, nảy lửa.

Đến hiệp nhì, sau khi hai bên tạm dựa trống thu quân, để gặp nhau trên chiểu rượu, thì Lã Bố sẽ ngừng đấu kiếm, mà dùng ba tấc lưỡi yêu cầu mở hội nghị Ngũ cường (để mong tiền cù Mao... tôn cường, không! Mao Trạch Đông). Rồi tiệc rượu hẫu tàn mà phe Tam Anh cũng chưa có thể thỏa đáp nỗi mặn ý của đối phương.

Sang hiệp ba, Tam Anh sẽ tìm ra điều kế là giới thiệu A-do-nô-ô (Đức) cùng Lã Bố để biến cải thế Ngũ cường ra cái thế Lục quốc...

Rồi cứ thế, Nga dè nghiêng một chút hâu thi Mỹ lại giới thiệu thêm một « trước ban » cuộc tỷ thí kéo dài ra đến vòi cung tận... giữa lúc các tiểu yêu, như mây « liệ-quốc » (liệt, dày hứa là tê liệt) nhược tiểu, cù việc tiếp tục gây những cuộc xung sát địa phương, để làm « cờ » thương thuyền, điều định cho « mây ông lớn ».

Tuy vậy, đại cục thế giới cũng vẫn giữ nỗi trạng thái ôn hòa, thỏa hiệp, nhưng bộ giáp mây con trâu con bò lớn, để cho lũ muỗi tép hy vọng ở một ngày thanh bình toàn diện có thể tới được, nếu quảng đại nhân dân hoàn vũ sớm giác ngộ về sự phi lý của chiến tranh.

(0-54)



Nhận xét về phim « NHẬT XUẤT »

## MÀN ẢNH TRUNG HOA HIỆN TẠI

II

**V**ỚI nội dung xã hội dồi dào ý nghĩa của Nhật Xuất, nhà thực hiện phim Trung Hoa có diễn tả được trung thành với tinh thần kịch phẩm của Tào Ngu không?

Phần lớn những phim Trung Hoa sản xuất tại Hương Cảng, Đài Loan gởi sang chiếu ở Chợ lớn rất ít phim đem giá trị đến cho nền điện ảnh đã có một dì vắng gần nửa thế kỷ nay. Nói chung thì màn ảnh Trung Hoa quốc dân đảng không hứa hẹn gì mấy, nhưng phim Nhật Xuất đã không làm cho người xem thất vọng.

Đó trước, dịch giả Lôi Vũ và Nhật Xuất, ông Đặng Thái Mai, trong khi cùng bàn đến việc đưa Nhật Xuất lên sân khấu, ngỏ ý với kẻ viết bài này về nỗi khó khăn nhất là việc chọn cho đúng diễn viên thích hợp với số nhân vật trong vở kịch. Nỗi khó khăn đó, phim Nhật Xuất đã thành công một cách rõ ràng. Có thể nói rằng nhờ diễn viên mà phim Nhật Xuất đã nổi bật, làm cho người xem có thể quên lối dàn cảnh lâm chỗ nặng nề hoặc phản cảnh kéo dài, lối lấy góc cạnh hoặc dùng ánh sáng chưa được khéo léo.

Mặc dù các khuyết điểm đó, đối với một kẻ đã thông thuộc vở kịch Nhật

Xuất cuốn phim gây cho tôi được nhiều hứng thú, và đem lại cho tôi nhiều cảm tình nghệ thuật đối với các diễn viên.

Ngô Sở Phàm trong vai Phan nguyệt Định, đã diễn tả xuất sắc tâm trạng của tay mại bản qua các biến chuyển sụp đổ của tầng lớp y trước thế lực vô hình của tư bản ngoại quốc.

Hình ảnh của viên giám đốc Đại phong ngàn hàng làm cho khán giả liên tưởng đến Tưởng giới Thạch ở trên sân khấu chính trị Trung Quốc. Vả không khí đọa lạc, tan rã của Nhật Xuất phải chẳng là sự thối nát đi đến chỗ sụp đổ của chế độ Tưởng giới Thạch hồi còn ở lục địa? Còn Bát Kim, chỉ hiện lên màn bạc bằng một bàn tay to lớn, hoặc cái bóng lù lù đèn tối với giọng cười sang sảng đặc chi, tiếng nói ở đầu giây điện thoại, là hình bóng của tư bản đế quốc đĩ chi phối Trung Hoa?

Nữ diễn viên chính, Mai Ý (Bach Lò) với hình sắc thanh tàn, dáng điệu tự nhiên, đã « sống » vai cô gái ăn chơi thượng lưu một cách vững vàng, cũng như Dung tiểu Ý trong nhân vật cô gái quê lạc loài (Tiểu Thúy).

Dù có khó tính đến đâu, cũng phải nhìn nhận rằng nhà đạo diễn đã thành công trong việc chọn lựa diễn

viên — Ngô Sở Phàm (vai Lý mày nhàn vật trên đây, các vai quản lý ngàn hàng, anh thợ kỹ khéo, chàng thanh niên ngay thẳng lở đồng ruộng lên tinh (Trương Anh trong vai Phượng đusat Sinh) đều có một bề ngoài rất thích hợp, và một tài nghệ diễn xuất cân xứng Cho đìn bọn lưu manh Ba Đen với vợ, cùng các vai rất phu, cũng điều hòa theo lối đóng của toàn thể.

Bước tiến của màn ảnh nước lồng giềng trong phim Nhật Xuất đáng để cho các nhà làm phim Việt Nam suy gẫm.

HOÀNG THU ĐÔNG



MỘT CẢNH TRONG NHẬT XUẤT

Từ phải sang trái: cá: diễn viên Ngô Sở Phàm (vai Lý nguyệt), Đinh Mai Ý (Bach Lò) và Trương Anh (Phượng đusat Sinh).

16



Mai Ý, một ngôi sao sáng của màn ảnh Hong-kong hiện thời

Nhấn mạnh về phần diễn viên, vi phim Nhật Xuất đã thành công lớn là cũng nhờ ở diễn viên ngoài, nội dung sầu sắc.

Hình ảnh sáng, âm thanh rõ, lối thực hiện đúng với văn phạm điện ảnh, cuốn phim của hãng Tinh Liên đã cùu vắn cho thanh danh các nhà kỹ thuật điện ảnh Hồng Kông, sau khi các phim Việt Nam quay ở bên ấy làm cho khán giả Việt thất vọng và dàm ra nghi ngờ.

\*\*

**N**GOÀI phần diễn viên và kỹ thuật thực hiện của cuốn phim, giá trị Nhật Xuất đã lôi cuốn đông đảo các giới Hoa Kiều Chợ Lớn, phải chăng là nhờ danh tiếng của Tào Ngu? Hắn ai cũng phải nhìn nhận rằng Nhật Xuất đã phản ánh được khá rõ một bộ mặt của xã hội Trung Hoa đương thời. Và sự thành công của cuốn phim là đã đưa lên màn ảnh được cái thực tại đã được Tào Ngu nghệ thuật hóa.

Nhật Xuất là một bài học kinh nghiệm về sự cộng tác giữa điện ảnh và văn nghệ.

Bên những phuơng tiện vật chất, (máy móc, tiền bạc), tinh thần cốt chuyện là yếu tố quyết định sự thành công của cuốn phim, ngoài các giá trị cần thiết căn bản về người (đạo diễn, diễn viên...)

Bước tiến của màn ảnh nước lồng giềng trong phim Nhật Xuất đáng để cho các nhà làm phim Việt Nam suy gẫm.

HOÀNG THU ĐÔNG

ĐẶT LẠI VĂN ĐỀ THÔNG NHÚT

## BÈN KHÊU ĐÔI NGỌN

• HÀ VIỆT PHƯƠNG viết •

**G**iờ trăng sương cũ mà xem thi thấy rằng: không có phải mãi đến năm 1954 này, cũng không phải tới 1947-48, nước mình mới nỗi lòng phong trào thống nhất sơn hà, mới có các mặt anh hùng muôn tranh bá đò vương để thu cả giang sơn về một mối. Và, chẳng cần phải ngược giòng thời gian lèn tận thời tiền sử, mới biết chuyện phân chia ranh giới giữa Sơn tinh (giống người ở núi) và Thủy tinh (giống người ở ven bờ biển), mới dò ra dấu tích của 50 người con của Âu Cơ kéo nhau lên mạn ngược, còn 50 người nữa kéo nhau xuống đồng xuôi...

Biết thế, dò ra như thế để hiểu rõ là thuở xưa, xưa lắm, sức phát triển của Hán tộc đã xua đuổi giống Bách Việt — trong đó có nói Việt Thường, là tiên tổ chúng ta — chạy (nghĩa đen chữ Việt là chạy) từ lưu vực, sông Dương Tử, chạy mãi, chạy hoài tới triền sườn Cái (cái nghĩa là mẹ, vì dân cổ sơ coi sông nước như là Mẹ minh nuôi sống mình, nên dân Thái gọi Mẹ Nữ là Mẹ Khoáng tức là Mekong; Mẹ Nậm tức là Mênam).

Rồi, bắt đầu từ thế kỷ thứ 9, thứ 10, sức thúc đẩy của nhà Đường, nhà Tống đã bắt buộc lớp dân phản tán dưới triều họ Khúc, họ Ngô và 12 Sứ quân phải đoàn kết lại dưới triều Đinh, Lê, Lý mà vừa thu sơn hà về một mối vừa mở cuộc tiến phát về phuơng Nam.

Nhất định là Nam Tiến.

Nam tiến là lẽ sống tất yếu của dân Việt rồi.

Không sức nào cản nổi. Dù là sức của dân Chàm, đương thời là một giống người khỏe, khéo và khôn.

Mặc! Dân Việt cứ tiến vì Hán tộc phát triển về phuơng Nam.

Nên Hán tộc, qua thời nguyên, Minh càng dồn Việt tộc bao nhiêu thì Việt tộc, qua triều Trần, Lê càng dồn Chàm tộc về... đất Thủ Thừa Lập.

Do đó mới nảy ra nhà Nguyễn để bắt đầu từ sơ diệp thế kỷ 17 cho tới khoảng cuối thế kỷ 18, gày lên cái thế Nam, Bắc triều, lấy Sông Gianh làm ranh giới, và dĩ nhiên là thôn tính xứ Chàm.

Dù dỗ nước Việt vẽ ra thế tam phân

ngũ liệt: Bắc hà có Lê, Trịnh; Nam hà có Nguyễn Phước và Tùy Sơn.

Cuộc tranh chấp kéo dài ra đến ngoại hai thế kỷ, dựng lên biêt máy đé đò, đốt di biêt máy kinh kỵ, vạch xà tắc ra hai manh, rạch san hà ra làm đòn, ngăn nhàn dàn ra thành máy khói, để cho ai ai thương nhớ ai ai mà thoát ra cả một nguồn thơ thám thiết:

« Sáng trăng sương vàng vắt cài đêm hôm rầm,  
Nửa đêm là đêm về sáng thế mới cao  
bằng tre ngọt cây tre...  
Trót yêu nhau cho nó trọn có bên  
một bể,

Bè em thơ thẩn thế mới ngồi kê dưới

bóng ông trăng.

Sự tình này ai có thấu cho chăng?

Bè em mà em thơ thẩn dưới cái bóng

ông trăng, em chịu sầu.

Mỗi tương tư một dịp chứ đói ba cầu,  
Bắc Nam là Nam đói ba ngả, thế mới em  
chịu sầu nơi đói ba nơi.

Con chim khôn chết mệt vì mồi,  
Nó kêu là kêu eo oét gọi người nhân

tình nhân...

Ba bốn năm nay vàng về Châu Trần... »

Phải, không phải đợi đến 1946 — 54 mới có cảnh « mỗi tương tư một dịp chứ đói ba cầu », mới ra tinh thế « Bắc Nam là non đói ba ngả » để cho ai « chịu sầu nơi đói ba nơi », và mới có những « con chim khôn chết mệt vì mồi » rồi « kêu là kêu eo oét gọi người nhân tình nhân » để cùng nhau than thở « Tam chín năm nay vàng về Châu Trần ».

Đã nội loạn thì tất có ngoại xâm, nên bên cạnh cái họa tượng tranh lái còn kè kè cái nạn « công rắn... rước voi », khiến cho nhân nhân bị hâm vào bước:

« Con sông sâu, nước chảy đồi giòng,  
Bèn khêu là khêu đói ngon, em biết trông  
là trông ngon nào ?

Muốn tắm mát thì lên ngọn con sông

đào (1),  
Muốn ăn là ăn sim chín, thì vào rừng

Thanh.

Hai tay em vùi hai cảnh.

Quả chín thì lấy, quả xanh thì dừng...

Ba bốn năm nay, ăn ở trên rừng.

Ve kêu là kêu vươn hot, nứa mừng nứa lo.

Trót sa chán lỡ bước xuống đòn,

(1) Sông do quân bình Lê Lợi (và sau này Quang Trung) đào ra để vận lương.



Lăn mình xuống sập, những lo cung phiền... »

Đúng thế, xưa cũng đã có « nước chảy đồi giòng », có « đèn khêu đói ngon », có « em biết trông ngon nào »,

Và, đau đớn hơn nữa, là cũng có cái trò:

« Tù vò mày nuôi con nhện,  
Ấy đến ngày sau con nhện rời nó nhốt  
nó bằng rốt nó bể, bể là quyền quyết  
nhau đi à đi.

Xong mày khóc tí tí, vò ngài vò khóc tí tí...  
Nhện hời! là cái con nhện hời! công  
mày đi, đi cái phương tai, tai nào?

Sóng vò chảng, chảng có con! Vò chảng,  
chảng có con!

Vò tròn rồi đập đập cũng mày thương  
cái con, con nhện cũng!

Ấy đến ngày sau, con nhện rời nó nhốt,  
nó bỏ nó đi giăng mùng..

Vò già vò thác! Xác vò mắc phải cái  
mồi to vương...

Bội bạc lâm là cái con nhện, nhện ơi!  
Hết cá là cái con tò vò rồi.

Quả có là như thế. Giờ tập Hoàng Lê  
nhất thống chí mà xem sự tích Nam Bắc  
phân tranh, sẽ thấy biết bao nhiêu con  
tò vò, và biết mấy mươi con nhện  
nhện đã sinh ra câu chuyện:

« Tù vò mà nuôi con nhện!  
Ngày sau nó nhốt, nó mới quyền quyết  
nhau đi.

Vò ngài, khóc tí tí tí :

« Nhện ơi! nhện hời! mày đi đường  
nào? ».

Nghĩa là đã xảy ra biết bao cảnh  
oai oăm, biết bao trò ngang trái, song,  
mặc! vì dân Hán đã muôn sống mà  
phải tràn về phuơng Nam thì dân Việt  
cũng vì PHẢI sống mà MUỐN tràn về  
phuơng Nam.

Nên mãi rồi cũng hết nạn tướng  
tàn, hết thời phân tán để cho cái năm  
huy hoàng 1820, toàn cõi dư đồ đất  
Việt được thu về một mối, từ cửa ải  
Nam Quan, ngựa chúa Nguyễn hỏa  
tốc chạy tới mỏm Cà Mau, và từ đảo  
Phú Quốc thuyền Chúa Nguyễn đang  
buồm dưới lán gió. Nóm mà lao về  
đảo Cát bà.

(Xem tiếp trang 37)



## Đạo diễn

**N**ẾU cốt truyện là chất bột mà cuốn phim là chất hồ, thì cái người gộp bột nên hồ thua, là viên Đạo Diễn.

— Đạo diễn là tất cả, ở trong nghề Điện ảnh.

Câu nói đó không có phải là câu nói ngoa ví, lại cần một cách ví von cụ thể hơn nữa mới hiểu được vai trò của người đạo diễn, ở trong một cuốn phim. Vì von đó là như thế này :

Cuốn phim là nếp nhà; vỏ phim là dù đồ (thì dĩ nhiên tác giả của vỏ là kiến trúc viên rồi), diễn viên là vật liệu, mà người thợ ngôa, bài trí già, là ai, nếu không phải là người đạo diễn — trước đây được gọi là người dàn cảnh?

Như vậy thì dù dù dù có thật là « đúng kiểu », vật liệu có thật là « tổ hảo » đi nữa, mà người thợ nề không ra tay thi phòng cỏ xay nồi một ngôi nhà cho ra hồn tròn không?

Nhất định là không.

Thế cho nên, động viên rạ vốn liêng để thuê kiến trúc viên vẽ nên dự đồ, để sắm được vật liệu dày dủ rồi, mà không kiểm ra thợ ngôa làm nghề thi tốt hơn hết là đừng xây nhà với kẽo tốn công, tốn cưa, đã vòi ịch lại còn nguy hiểm nữa là đằng khác: vì sẽ đồ lèn đầu... chủ hăng

Như cái cảnh của mấy cuốn phim mới ra đời gần đây đây.

## Đạo diễn ngoại quốc

**N**GUỒI thợ ngôa dựng ngôi nhà Kiếp Họa tuy về mặt kiến trúc thì thật là lành nghề nên trường vách thẳng thắn, mông ra mông, nóc ra nóc, nghĩa là trông bè ngoài thi ra mè biệt thự, lầu đài, đàng hoàng lâm, song đi sâu vào bè trong thi, bởi nỗi thợ ngôa này là người Tàu, nên cái khiếu bài trí, sắp đặt buồng theo tết nhiên phải là « đặc Tàu » đi rồi, bởi vậy, cuốn phim quả là có vẻ cân đối, song về bố cục thi thật là loạn: phòng ăn lắn với phòng ngủ, bếp chạy lên phòng khách với những cảnh tản cư kiều cao bồi, đánh nhau kiều Thiếu làm (chứ chưa phải Tiểu làm), lồng tinh kiều... Hương cảng, khóc mẹ kiều Phúc kiến, khiêu vũ kiều Sáng đá, và chết kiều... Hô-hay-vút! Nghĩa là không ra đâu vào đâu cả: hồn lốn, tạp pí lù; khiến cho khách (thưa là khán giả) đi xem ngồi nhà đó không còn biết cửa nào để mà lọt vào ngôi nhà khà mỳ miêu áy nưa, rồi có nhảy qua cửa sổ mà vào được rồi thi cũng chẳng biết đứng đâu, ngồi đâu cho đúng chỗ nữa?

Vấn đề điện ảnh

## NHÂN LỰC VĂN NGHỆ

NGÔ ĐỒNG THANH

Thật tội nghiệp cho cái.. Kiếp.. nhà đó.

Lỗi là ở như chỗ thợ nề bài trí kém. Bài trí kém vì không hiểu sở thích của chủ nhà vì thợ bài trí là khách xa la, ở tận Hồng Kông cơ mà!

Hiềm náo!

Vậy thi phải trông mong ở

## Đạo diễn... thò ngươi

T HÌ đây, ngôi nhà Bên Cũ, vì kiến trúc viên thất học nên dự đồ vẽ bày vè bạ, cửa sổ to hơn cửa ra vào (toàn cảnh bị cái tiệm Cầu Vồng chen át hết), ngoài ngõ tò điểm hoa hoét hơn phòng khách (vai phụ, là mấy ả tac-xi-góc, lẩn vai chính), nên thợ nề, dù tài giỏi mấy cũng còn lúng túng, huống chi lại là tay thợ bạn: loay hoay phung phi uồng mất bao nhiêu vật liệu tốt, là Bích Ngà, Liên Hương, Vĩnh Lộc, v.v..

Ngoài nhà Nghệ Thuật và Hạnh Phúc thì miễn bàn đến kiến trúc (vi làm gì có kiến trúc?) nên thợ nề « cái lương » đã bồi hò phát giấy, chắp nối lên cả một nếp nhà.. tang, với những « chàng kim » dán lên các tấm áo của những chàng trai đã du và những cô nàng.. du còn — được mệnh danh là nghệ sĩ !

Còn ngôi nhà Ngày Về, tuy đã chép dự đồ của ngoại nhân — cái đó không sao, vì đại phẩm kiệt tác của nroté minh, là cuốn Kim Văn Kiều cũng là một ván phẩm phỏng tác, ấy thế mà bóng đã vượt cả hình thi sao? — nhưng lại gặp phải thợ vụng, nên đẽ cho ngô lán cả nhà (đoạn giới thiệu khung cảnh của cuốn phim quá dài, so với bè dài của cuốn phim), cho hành lang át cả phòng khách (đoạn đi chơi Thủ Đức quá dài, so



với đoạn thất nút màu thuần: lúc người chồng về).

Rút lại thi chỉ bởi nỗi thiếu đạo diễn lành nghề nên cốt truyện dù hay (như ở Kiếp Họa, ở Ngày Về), diễn viên dù tài (như ở Bên Cũ, Ngày Về, và cả ở Nghệ Thuật và Hạnh Phúc nữa) mà bao nhiêu công phu đều hóa công... cốc cối, đem lại mối thất vọng cho đương sự (từ chủ hăng đến người chạy giấy), và gieo mối ngờ vực vào lòng ngoại nhân, đã sẵn mối phure-cảm cao đối với người mình, khiến cho một nhân viên ở lãnh sự quán nỡ, phong kỷ thanh, đã « dám » hạ một câu sau này, khi bỗ dở một buổi chiếu thử phim của hãng X.. ra về:

— Thật là phát khóc được!

« Người ta » khóc, hay chúng ta khóc?

Cái đó xin nhường các ông chủ hăng trả lời. Không những các ông phải trả lời khách xem, « bản xứ » hay ngoại nhân cái đó không sao, nhưng rồi đây các ông sẽ trả lời Lịch sử, cái đó mới quan hệ.

Các ông phải trả lời Lịch sử vì đích các ông đã hoàn toàn chịu trách nhiệm, trong khi chọn vở, chọn diễn viên và chọn đạo diễn.

Nói là chọn cho nó sang đây thôi. Chú ý thực thi chính là các ông đã vơ bèo vật tép: các ông khinh thường đạo diễn ngang với sự khinh thường tác giả.

Các ông chỉ cần diễn viên thôi!

Mà một khi diễn viên đã là.. người nhà rồi (như ở ba trong bốn cuốn phim) thì tha hồ cho các ông muốn xử dụng ra sao thì xử dụng chứ gì? Nên các ông tưởng là bở ăn lầm!

Thi sự thực đã rành rành ra đó: vở có hay, diễn viên có tài mà thiếu đạo diễn là vứt đi hết!

## Lý do thất bại

Đ A sờ sờ ra đó rồi.

Nguyên nhân là ở như cái thói « cái lương », cái thói cậu thả coi « ông thầy tu » là một thứ người nhạc vở, một thứ phù thủy cứ « mờm ý » cho khéo, cứ « thời hời » cho giỏi, cứ « úm ba la » cho nhạy là.. thành cuốn phim rồi, không cần nghiên cứu gì cả.

Đó là nguyên nhân chủ quan.

Còn nguyên nhân khách quan là vì.. ít vốn, lại sần thối bùn xỉn, nên có đoạn nào thừa « một tí », thiếu « một tí », hỏng « một tẹo » thì.. « cũng không sao ! »

— Cũng không sao !

Đó là khâu hiệu của các vị chủ hăng bắt chấp đạo diễn, bắt chấp khán giả, bắt chấp Văn chương Nghệ thuật, bắt chấp cả Danh dự Tổ quốc nữa.

(Xem tiếp trang 32)

## ĐỌC

# Một nhận xét về KINH DỊCH

của Nguyễn uyễn Diễm

HÀ VIỆT PHƯƠNG viết

**C**ÀN nói ngay rằng đây là một cùi chỏ của một chiến sĩ văn hóa, hơn là một công trình kè khảo của một học giả.

Tập tiểu binh này, tuy mỏng manh nhưng là một hành động có nhiều ý nghĩa. Một hành động dẽ tỏ thái độ. Thái độ của một kẻ sĩ, đứng trước một giai đoạn mới trong quá trình tiến phát của tư tưởng nhân loại.

Tác giả giá trị của tác phẩm và của

tác giả đều ngụ ở điểm này: tố cáo tinh thần ỷ lại, tinh thần cầu an, tinh thần trốn tránh trách nhiệm c'aa ....., một số người túi về quá khứ, sống lại với những cái đẹp tàn héo xưa. Thật là lung biết bao khi người đương thời lại phải nghe nói: « Mấy ngàn năm trước ở Đông phương ta đã có biến chứng pháp rồi! KINH DỊCH gồm đủ cả! ». (trang: 7 và 8).

Đúng thế. Thật là lạ lung biết bao « khi người đương thời lại phải nghe nói »: Đức Khổng Phu tử cũng đã chủ trương Đại đồng (?!) ; Hy lạp cõi xira cũng đã thiết lập chính thể Cộng hòa (?!).

Vì, nếu « người đương thời » của Nguyễn uyễn Diễm mà chịu khó tìm hiểu thi tất phải biết là chế độ Đại đồng của Khổng Khâu đã chỉ là thứ Đại đồng giữa mấy ông Chúa thái ấp phong kiến với nhau, và chính thể Cộng hòa của Cồ Hy lạp là cộng hòa giữa mấy ông công dân thành Nhã diền với nhau, cũng như thế chế Tự do, Bình đẳng, Bác Ái của mọi cuộc Cách Mạnh tư sản đã chỉ Bác Ái, Tự do và Bình đẳng giữa mấy ông tư bản lớn nhỏ với nhau thôi, chứ ai người ta thèm Đại đồng với tụi nông nô? ai người ta thèm Cộng hòa với phuруг nô lệ? ai người ta thèm Tự do, Bình đẳng, Bác ái với lũ khổ rách áo ôm?

Thì Kinh Dịch cũng vậy. Nguyễn uyễn Diễm đã can cứ vào nhiều tài liệu xác đáng (kể khai ở trang 51 và 52) để can đảm nhận rằng:

... ta có thể nói KINH DỊCH từ xưa đã bị dùng để bối những việc cát, hung, họa, phúc.

SAIGON, 10-1-54

(1) Tiểu binh, khò nhò, dày 66 trang, giá 44 đồng, 1 hà xuất bản VŨ BẮT, Hà Nội 1953, tác giả: Nguyễn uyễn Diễm.

(2) Trình bày một cách kỳ mờ hồ, mung lung (lời người đọc).

(3) Trò ném « công thức » thì có lẽ đúng hơn (lời người đọc).



Phản thường cao quý nhất  
của sự làm việc không phải  
là sự làm việc dà khiếu ta  
kiếm được tiền dề sinh sống  
mà chính sự làm việc, chúng  
ta mới trở nên người.

Theo RUSKIN

Đừng nên đánh người  
nào ngã xuống đất bao giờ  
vì lúc nào người ta cũng sợ  
thấy người ấy trôi dạt.

S.K.

Càng già người ta không  
tốt hơn và cũng không xấu  
hơn. Người ta chỉ càng ngày  
càng gần mình hơn.

N.B.

Lễ kết hôn là cuốn tiểu  
thuyết trong đó người anh  
hùng trong truyện bị chết từ  
chương thứ nhất.

H.L. MENC KEN

Một việc có thể bảo là  
tốt được khi nó đem lại  
cho mình một người bạn.

ADVENTURES  
IN BUSINERS

Nước mắt mà không biết  
là bất tri.

Biết mà không lo liệu, là  
bất trung.

Lo liệu mà không liều chết  
là bất dung.

KHÔNG PHU TỬ

Giới thiệu sách mới

Chàng tôi vừa nhận được cuốn  
Một nhận xét về kinh dịch, của  
Nguyễn uyễn Diễm do nhà xuất bản  
Võ Đăt gửi tặng.

Vây xin cảm ơn nhà xuất bản và trân  
trọng giới thiệu tác phẩm trên cùng bạn  
đọc.

ĐỜI MỚI



Em Hán Giang thân mến,

HÀN cho Hương lối phép gọi lại tiếng chị, em, như hỏi chúng ta gặp nhau còn trẻ, điều ấy chị muốn cho em nhớ lại những ngày xưa.

Bức thư của em đến với chị vào một buổi trưa hè đượm màu gay gắt, đầu sao bức thư của em cũng làm cho chị nhớ đến một người em cũ mà năm tháng thời gian đã quên lãng. Thật ra cái giây liên lạc giữa chị và em không bao giờ ai có thể chia rẽ được. Chúng ta tuy chỉ cách nhau có mấy lần đèo mây phủ, mấy đồng cỏ xanh, nhưng tình mặn mà và đậm thắm chung một mẹ lại nằm trên một dãy đất thân yêu.

Phương ở đây rụng da non một mùa rồi, những ngày vui tươi như các cô nữ sinh xứ Huế cũng đã qua, chị muốn để cho lòng mình trầm tư mãi mãi, phảng lặng muôn đời. Người ta đã quay lòng chị lên những lớp bàn đục bao giờ cũng nằm ở dưới, thế mà lòng người không cho phép và cứ làm cho nó bần m蹶 thêm là người, dám thử hỏi ai lại không có tự ái, đã bao lần chị cau lại vì sương sùng với những lời châm biếm, chê bai. Nhưng sống theo dư luận thì cũng khổ, mà yên lặng cũng chỉ gây thêm đau buồn. Chị muốn nói nhiều lắm, muốn cho người ta hiểu rõ lòng mình lắm. Ké nhơ bàn bước lên mình chị, chứ chị có phải là kẻ nhơ bần đâu. Chị cứ uất ức mãi và chẳng biết nói gì nữa là chỉ tự biết cho lòng mình mà thôi.

Giồng nước tự nguồn về qua bao làng mạc đã gây nên sự tàn phá không cùng, và làm đục thêm lòng nước chị, đang đau khổ vì hắt hủi thì bức thư em đến với chị ngọt ngào như mật trái Nam Trần xứ Quảng. Vẫn biết em thô lộ tâm can chứ không phải để an ủi chị một phần nào trong cuộc đời đau khổ. Hôm nay cái đau khổ ấy đã qua và giờ đây chị hồn hồn mà nói chuyện cùng em.

Em ơi! Chắc em cũng phải tự suy nghĩ mà biết rằng người ta sống ra ở đời là phải biết chịu đựng, biết nhẫn nhục. Hơn nữa hiện giờ chúng ta phải cần có những đức tính ấy.

Là giồng sông chị cũng như em đã từng uốn mình qua không biết bao nhiêu là bến là bờ thì giờ đây phải dẻo dang trong mọi trường hợp. Em mơ ngày sung sướng ư, em mong ngày thanh bình ư? Em phải sống xứng đáng, mới được chứ!

Em đã nói nhiều đến những đứa con hư của thời đại nghĩa là những đứa con đã ngồi trên bờ em vào những đêm trăng, mà thè thốt, mà yêu đương. Thị ở đâu lại không có. Chị Cửu Long Giang, Hồng Hà đều phải chịu cảnh như thế. Trong những lớp người biết sống, ai lại thế. Nhưng trong xã hội, lại thiếu gì người không biết sống. Thân van mãi cũng vô ích,



## NẮNG BÊN SÔNG

Tùy bút của Huy Phương

chị chỉ hép miệng mà bảo: « Đời là thế ! Chị đã bảo bao giờ chúng ta cũng phải chịu đựng cơ mà. »

Đọc thư của em chị thấy buồn buồn thế nào ấy, và em chỉ chú trọng đến những con người ấy làm chị phát thẹn như một cô Đồng khánh gấp một anh chàng phải Định trên chuyến đò qua sông chí. Sao em lại thắc mắc đến thế ! Những lời chị đã nói chị

muốn em nhớ mãi. Phương tàn nhưng rồi phương sẽ nở mùa khác, nước đục nhưng rồi nước sẽ trong.

Người ta đang sửa lại chiếc cầu Tràng Tiền bị đò nát qua

mình chị, đấy là một bài học làm cho chị vui, phải chăng đấy là bước đầu của Xây Dựng. Bao chuyến đò đã đi qua lòng chị vào những sớm sương mù trắng xóa, hay là những buổi chiều vàng nhàn nhạt, đó chính là những hình bóng chị dễ cảm mến nhất. Sóng vẫn còn nồ dâu đây — đâu phải là điều chị không biết.

Định Mệnh chỉ là trái chánh chua, thì đương xứ Quảng thơm ngon đây em hãy làm lại cho ngọt đi.

Ai lại đi vui trong một mùa tang tóc em nhỉ ? Nhưng cái bồn phận của ta là phải làm vui cho bao người chung quanh ta. Em có muốn chẳng, cô lái kia phải có một nét mặt buồn như liễu vũ, nàng nữ sinh tóc buông áo trắng kia phải có một dáng điệu u tròn, bác nông phu nọ phải có hình dung về oài. Tất cả đều vì thương. Nhưng mà không ! Tất cả phải vui mà làm phận sự cũng như chúng ta hiện giờ đây.

Có tiếng chèo khua nhẹ trên mặt nước của lòng chị, không phải là đê khuấy đục bùn lén, đê đưa con thuyền.

Và... vào những đêm trăng chị không cảm thấy nhớ bần nữa, vì chị chỉ còn bận ngừa mặt lén trời ngầm các vì sao, xung quanh chị, chị quên tất cả em ạ !

Chị phải thôi nói ở đây, không phải là ham vui, mà để cho em suy nghĩ. Có tiếng cười của ai sang sông nghe yêu đời ạ ! Thuyền đi rồi thuyền về, lòng chị vẫn nghe ấm ấm, như nàng thiếu nữ giữa lúc Xuân sang. Đôi tà áo trắng và nón Huế làm lấp lánh cả giồng nước em ạ.

Một con thuyền nữa cắp bến, đoàn trẻ đến trường tung tăng nhảy giữa bờ cây xanh.

Em ơi, Nắng vẫn tung bừng làm sóng chói lên bức thành cũ kỹ. Giồng nước lại xanh thêm.

Chị của em,  
Sông Hương  
HUY PHƯƠNG

## TRƯỜNG ĐIỆN ẢNH NHÀ NGHÈ

\* ECOLE PROFESSIONNELLE DE CINÉMA — PARIS \*

● LỚP HỌC DO CÁC NHÀ CHUYÊN NGHIỆP NGOẠI QUỐC PHỤ TRÁCH  
● CỘNG TÁC VỚI CHUYÊN VIÊN VIỆT NAM DẠY VỀ ĐỀ CÁC NGÀNH

LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH giúp những bạn xa gần muốn làm việc cho nghệ thuật thứ bảy có thể theo đuổi ý nguyện của mình một cách dễ dàng. Học viên muôn ghi tên và biết rõ điều kiện nhập học xin viết thư về :

Ô. HOÀNG TRỌNG MIỀN  
117, Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán

KHÔNG gian bồng thơm hương phấn đánh mặt đàn bà. Tôi biết rồi, hình ảnh cô bạn nhỏ lên sầu đang hiện về đây. Ngày xưa bồng hòa cùng ngày nay, lẩn lộn.

Tôi mỉm cười đón Hương, tôi, ngoài hai mươi tuổi đang nhìn thấy gần cạnh, một cô bé sáu tuổi, không hơn thêm được năm tháng nào nữa vì Hương đã chết. Mà không, Hương nào có chết. Nhưng, nếu ngày nay, khi già đình Hương bồng biến mất trong một sáng, bất ngờ, làm tôi buồn, tôi cho rằng Hương đã chết thì đến bây giờ cái ý đó cũng chẳng nên thay đổi làm chi.

Trẻ nhỏ vô lý, nhưng người lớn không sở vi không vô lý một chút.

Ngày nay thỉnh thoảng tôi có lại sự vô lý đó : tôi vừa tự biến làm một đứa bé sáu tuổi chạy nhảy ngoài đường, dưới nắng đẹp.

— Hương mây tuổi rồi mà hay khóc thế ?



— Sáu tuổi

— Thế thi cả hai cùng một tuổi

Chúng tôi vui vẻ khi nhận thấy hai đứa cùng một tuổi.

Cô bé hỏi tôi :

— Đó tên gì ?

— Dương, đó tên gì ?

— Hương.

— Hương là sao ?

— Không biết, thế Dương là chi ?

— Không biết.

Chúng tôi cười, riêng tôi, tôi cho tên cô bé đẹp lắm và tôi tập gọi :

— Hương !

Hương nhìn tôi thản nhiên, tôi nghĩ rằng bộ áo quần linh thủy của tôi đã làm cho cô bé thích.

Hương nói :

— Hương cũng có một bộ áo quần đó, nhưng em không mặc, để mai em sẽ mặc rồi hai đứa mình sẽ giống nhau.

Đây là Hương nghĩ thế, nhưng tôi lại cho rằng chẳng bao giờ Hương và tôi giống nhau được.

Đây này, tóc Hương tuy đen nhưng không đậm bằng tóc tôi, tóc Hương lại mềm và dài. Điều đáng để ý là là mắt Hương tròn và sáng quá.

— Chim.

## TRUYỆN NGẮN

# NGƯỜI BẠN NHỎ

KIÈM MINH

— Ủng đắng đây.

Tôi vừa bắt được một con chim nhỏ hôm qua sa xuống đắng ngay trên đầu tôi. Tôi cho Hương con chim, cả cái lồng tre nhốt nó nữa.

Nhưng Hương đã thả cho chim bay mất. Chúng tôi đứng nhìn chim bay lên cây.

Hương nói :

— Nuôi chim, ác lắm.

Tôi nhớ lại tôi đã làm đám sáu con chim, càng cho Hương có lý khi nghĩ đến nỗi ghê sợ của tôi lúc cầm trong tay một con chim chết cứng đờ, lạnh ngắt.

Bỗng tôi hỏi Hương :

— Ba Hương đâu ?

— Chết rồi.

Và Hương đem tôi vào nhà, chỉ ảnh ba cho tôi xem.

Tôi nhớ mãi nụ cười của người trong ảnh, tự hỏi người ta chết thì nụ cười có còn lại được không.

Lúc đó, mẹ Hương đi qua, dừng lại nhìn hai đứa chúng tôi cùng mặc áo quần linh thủy, bà cười và nói :

— Thiếu một chiếc tàu nữa nhỉ ! Một chiếc tàu để đi cho thật xa. Bởi vì bà đang vui tính nên tôi bao dặn hỏi ngay một câu :

— Thưa bà, người ta chết thì còn cười được không ?

Mẹ Hương bồng nhìn tôi, tôi thấy mẹ Hương khóc, nhưng sau cùng, bà nói :

— Sao lại không ? Người chết vẫn cười được nếu người còn sống không quên người đã chết.

Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi biết người lớn họ có cách nói của họ mà con nít chẳng thể nào hiểu thấu.

Bởi vậy, tôi ít tìm hiểu về chuyện người lớn, hơn nữa không để ý mấy đến cách họ làm cho con cái họ có những bữa ăn ngon hay vài chiếc áo đep.

Tôi chỉ nhìn mẹ Hương và thấy bà là mẹ Hương, như thế đủ cho tôi lầm rồi.

Cũng như khi, vào một hôm nào đó, trong lúc Hương đang ru em bé búp bê và tôi ngồi gần Hương, bà hiện lên ở bức cửa, tay cầm một chiếc tàu thủy, gọi chúng tôi đến và dặn dò :

— Cho các con cái này đây, cho cả hai một chiếc, chơi chung nhé !

Cần gì bà phải dặn thế, Hương và tôi không bao giờ muốn giành một vật nào riêng cho mình cả. Nhưng chính con nít hay giành nhau nên bà tưởng chúng tôi có tính đó.

Cũng như khi ấy, chúng tôi không tự hỏi : chiếc tàu này mua bao nhiêu

(xem tiếp trang 37)

# BỐN MÙA NẮNG

X TẠP VĂN của TẠT Y X

Hoa sỉ kiêm thi sĩ Tạ Ty hiện thời là một quái nhân. Theo lời anh, « Con người vẫn nghệ không thể chết nổi, dù phải chịu đựng nhất thời nhăng tinh trạng phúc tạp của xã hội » và anh đã « cõ gâng, đây đưa trong tâm khâm nổi đau của người Nghệ sĩ ». Thiên tài bất này là một trạng thái tâm tư của nghệ sĩ. Phải chăng « bốn mùa rồng cháy » là cuộc đời ngang trái mà con người anh đang phải sống, và tâm hồn nghệ sĩ ở anh khát khao đến thế giới tươi mát của màu sắc đã phải bỏ dở dang ?

## LỜI TÒA SOẠN

**G**IỜ này chắc Hà-nội mưa đang rơi !

Ôi ! trời mưa, mưa rơi trên những mái ngói phai tàn. Từng đợt mưa lai rai tưởng như không bao giờ đứt. Trời băng bạc, mầu chỉ xám nặng đè lên muôn bộ xương cây khô lá, mầu xanh đang ngầm trôi dậy trong thó thịt thi thênh căng sau lớp vỏ già.

Mưa ơi ! biết nói gì qua thông cảm triền miên như sông chảy ủa ra biển cả. Có những ngày mưa đậm đòn, bùn lầy ngưng động trên 5 cửa Ô Hà-nội. Bao nhiêu bàn chân thô kệch cày xuống mặt đường như những nhát dao rách nát lòng ĐẤT.

Về đâu, về đâu bao giòng đời, đến rồi đi theo nhịp sống ? Đường phố mến thương, qua bao mùa mưa nắng, lè gót giày xiết mạnh vào thân cát sỏi, để thấy nỗi hòn đau của lòng Hà-nội.

Hà-nội, Hà-nội ơi ! Mưa có vẻ chảng lối mòn nhỏ bé của Ngoại ô cũ kỹ ? Gió có lùa chảng qua tấm liếp che nứa chứng mong đợi ?...

A, nào ai có nghĩ gì đến một mùa xưa, gió Thu về làm sống lại con người, ngừa mặt di trong ánh sáng !

Lại mưa rồi. Mưa lè thè đến thế !

Màu tang tóc có ai chờ mong trong lúc mộng đời vừa hé mở, nhụa sống tràn trề trên sóng tóc cô gái dậy thì.

Mưa trên không gian đượm màu thương Nhớ.

Mưa trong thời gian, tiếc cho một mùa sắp già từ Thế Hệ.

Không không, còn NGƯỜI bao giờ cũng muốn vươn lên tối vòi cùng, vì đã trót nhận của Thượng Đế sứ mệnh làm NGƯỜI. Làm NGƯỜI, a ha, tâm hồn chưa cải tạo, bỗng ngỡ trước muôn vàn màu sắc chói chang của SỨC SỐNG dâng lên, mà ác thay ! trời mưa đã sầm sập giăng tấm màn đục mầu chua xót qua vầng trán.

Nhớ mãi mưa hoa, tâm tư gửi về Hà-nội. Hà-nội có 36 phố phèo dài nước mưa, hay nước mắt ? nào ai hiểu nỗi, lòng Hà-nội nghĩ gì trong mùa mưa giá lạnh ?

Mưa cuối năm báo mùa xuân sắp ra đời. Ô, lại mưa xuân ? Mưa xuân của thiên hạ, của lòng, hay của những tiếng cười ghê rợn tựa tiếng kêu rền của Địa Ngục. Nhưng, dù mưa xuân nào đi nữa, vui hay buồn, nắng hay mưa, Hà-nội ơi ! nỗi nhớ thương của người trai Hà-nội vẫn thấy lắng xuống chất men cay đắng của ly rượu. Tận thế.

Mưa rơi lúc này chắc đẹp lắm. Cõ gái miền Bắc xa xôi, choàng muôn màu sắc trên da thịt ấm nồng. Tóc quấn tròn rủ xuống đôi vai thuôn thuần như chiếc bình sứ. Mắt sáng lèn chờ đợi ! nhưng sao đôi môi Người Đẹp không đỏ ánh hoa đào lại tái tê mầu tim đợi ...

Nếu có khi nào đi nhìn mưa rào trên mặt nước Hồ Gươm xanh biếc, xin em chờ buồn ! Hãy lặng lẽ để cho đôi bàn chân thon nhỏ dâm trên bao xác lá vàng làm thành khúc nhạc tiên hành đôi mùa gió mới.

Hà-nội đẹp, có phải Hà-nội đẹp vì có nhiều người đẹp ? không, Hà-nội đâu tàn thường như vậy ! Hương gió trao duyên, lòng người muôn vạn hương di, dõi theo màu áo lạ.

Hãy về đây, tất cả những xáu xa của Hà-nội. Trong cái ngõ tối tăm lầy lội nào, bao cô gái diêm

đang ca lèn điệu nhạc điện rồ của khoái lạc ! Từng vết xe nghiến trên nhơ nhớp, mà vẫn trường rặng cao quý !

Này đây, hình ảnh của đau thương dương trờ về vực thăm :

Con người ôm đau, rên siết, đầy đọa vì nghèo đói. Những kẻ hành khát ghê lở đầy mình, tro trọi như cành cây khô trước gió, đang lang thang như những bóng ma trên lề đường nhưng gầm đè lèn yề cõi CHẾT im lìm, không than tiếc !



\*\*

**C**HIỀU nay chắc có người đẹp nhìn mưa rơi qua cửa sổ. Mái tóc bay rung theo hơi thở. Mắt thần thò nhìn ra chân trời lồng gió. Tay tý vào má tru tru, thèm nín như pho tượng cầm thạch. Người đẹp nghĩ gì khi mưa rơi trên kinh thành Hà-nội ?

« Có bao giờ em đêm bước chân của người chinh phu đang lẩn theo chuỗi ngày mòn mỏi ? »

Chắc chẳng bao giờ cả. Người đẹp ơi ! luống cày năm xưa đã lên hương mầm cũ. Bao nhiêu bàn tay XÂY DỰNG cứ sâu vào lòng Nhân Loại những nhát thép sáng ngồi đẽ làm sống lại NGÀY MAI. Thế mà tại sao người đẹp lại lạnh lùng ngồi giữa Hà-nội để nhìn mưa bay trên kinh thành diêm lệ !

— Có thè thê được không ? Ô hay, tại sao em không nói ? Em chỉ nhìn lèn và cắn nát lèn môi đẽ cho giòng

Giữ cho giày quý Bà mới mài

**Phản HẢI QUANG**  
trắng, mịn không dính quần áo.

ĐỜI MỚI số 95

mẫu chảy ướt đậm ngực áo !

Đêm xuống rồi. Không gian tĩnh lặng. Ánh đèn vàng vọt dọc qua ô kính đặc ngàn. Từng tiếng chân, từng tiếng lè chầm chậm theo lối mòn trên đường về Nam Phố Tiếng ca nhanh vồ theo sênh phách, nambiênh hênh giữa Cửa Ô Hà-nội. Những cánh chim đen ngòm bay là là, rồi đột nhiên xô vào Ô cửa. Một tiếng động cánh chim lão đảo quay ra, nhưng đẽ rồi lại trở vào và thèm lèn nữa, cho tới khi nào đôi cánh ngừng đập, loang choạng rơi xuống lè cổng rãnh hồi thổi của cửa Ô.

Cửa Ô, ôi ! Cửa Ô đau khổ, giờ này chắc mưa đang rơi, mà tiếng cánh chim có còn va trên ô cửa ? Và người đẹp chắc đã khép đôi bàn tay trắng vào ngực !...

\*\*

**T**RÊN bờ sông Bassac, giòng nước lạnh lùng trôi xuôi dâm cánh gió vật vờ trải trên bến rộng.

Trước ly cà phê đỗ nhờ như mâu loãng, ở cái xứ bốn mùa nắng này, muôn uống cà phê cho ngọt nên bỏ thêm vào ly cục nước đá.

Nước đá sẽ làm cho cà phê biến thành chất nước giải khát, hơn là gây cảm hứng. Có ai điện rồ, giữa bốn mùa nắng, ngồi trong nắng đẽ đém từng giọt cà phê nhỏ lấp lánh đẹp như giọt lệ rơi trong vực tối ? Cái mầu nâu quanh quanh cố hữu của miền Bắc, chảy qua sông dài, biển rộng, đến đây đã phai hết mùi thương nhớ !

Hát mạnh ly cà phê xuống giòng sông đẽ nhìn mầu nước, nhưng cà phê loảng quá không thấy được hình ảnh pha trộn đôi màu,

Lấy rượu ra đây, hoa chảng có vui được ! Ờ mà thú hơn thực. Chất men Tây Phương nó thấm thái làm sao. Rượu vào đèn dầu, mầu thấy xôn xao đến đó, chả trách được có lầm kẽ ham uống.

Rượu Tây Phương có say thật, nhưng thiếu chất đậm đòn, say rút và nó chỉ có hiệu lực với những tâm hồn lạc lõng, chứ so sánh làm sao được với chất men thuần túy của gạo nếp Duyên Hà !

Ly rượu voi dần theo nhịp tay lèn xuồng. Mênh mang giòng sông rộng. Nhìn qua phía bên kia, những chiếc pháo dài cao ngất ngưởng in lên nền trời trong vắt, kiêu ngạo như vị hung thần. Những lõi châu mai há hốc miệng đen lòm như chờ đợi đêm sâm xảo động là tung ra Máu Lửa. Những hàng rào giày thép gai chằng ròng rít,

ĐỜI MỚI số 95

tua tua muôn ngàn chiếc móng tay nhọn hoắt, lúc nào hình như cũng muốn cắn xé thịt da của con người đẽ chìm sâu vào lòng đất nỗi oán hờn kiếp sống.

Đưa rượu kè môi, thấy tê tê buốt lạnh, tuy chất men chứa toàn hơi nóng mùi tanh tanh như có pha lẫn máu ngưởi.

Dẫn mạnh chiếc ly xuống mặt bàn, tiếng vỗ tan tành của pha lè chầm nền gỗ cứng, đẹp như những mảnh sao rơi. Bất giác nồi lèn tiếng cười man rợ.

Mẫu chàm chàm chậm chảy xuống giòng sông Bassac. Thèm khát một cơn mưa đất Bắc.

Gió lên. Mưa xuống thật. Mưa từng trận rào rạt. Tiếng mưa phả láp vào lòng sông, giữa chiều dỗ tim. Những cánh buồm lão đeo quay vào như kẻ say đi guốc trên chiếc cầu tre nhỏ bé.

Lạy trời mưa to lên và gió thật nhiều đẽ cho lòng mặt đất này khô cứng từ lâu được chút súp ngọt của Mẹ hiền.

Mưa rơi hung hãi. Gió thời điện cuồng, gục đầu xuống bàn tay, lắng nghe âm thanh hì hò của mặt đất tràn trề sinh lực. Mùa xuân có lẽ đã yê trên mảnh đất miền Nam thanh mến, không cần kẽ chi ngày tháng.

Hơi men làm cho người ửng bừng. Mở mắt nhùn lèn, trời tối như bãi tha ma. Mười ngón lửa chài lấp lánh bình yên trên bến vắng. Những vỉ sao

## BÁO, NHẠC MỚI

— Được tin tờ Việt Kiều sẽ xuất bản hàng ngày tại Nam Vang, do ông Phan Vinh Tòng chủ trương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và chúc đồng nghiệp may mắn.

— Chúng tôi vừa nhận được các bản nhạc :

— Tiếng đàn cây của Mỹ Ca

— Chiến sĩ hải quân của Văn Cao và Phạm Duy

— Tà áo Văn quân của Phạm Duy Nhượng.

— Xuân về của Thẩm Oanh.

— Trăng mờ bến suối của Lê Trọng Nguyên.

— Bà mẹ nuôi của Phạm Duy.

— Nhớ quê của Yên Loan.

— Gió lạnh chiều đông của Hoàng Trọng.

— Bóng chiều xưa của Dương Thị Thu Tước

— Quê hương của Hoàng Giác.

Các bản nhạc trên đây đều do nhà xuất bản Tình Hoa ở Huế xuất bản.

Xin giới thiệu cùng các bạn mộ nhạc.

ĐỜI MỚI

nhấp nhảy như vui mừng ngày mai lại nắng. Thế là hết cả ướt mông !

Hồi ! những đợt mưa liên tiếp trôi xuống kinh thành Hà-nội, và có ai giờ này đang mặc áo ngực hàn miền lạnh, có thấy gì không ? Nỗi của người sưởi nắng bốn mùa không thay áo !

\*\*

**N**ẮNG đã lên.

Nắng, nắng quá. Nắng chói chang phoi báy mầu sắc từ Bình Minh cho tới xế chiều. Những mái nhà miền Hiu Giang thấp xuống như không chịu nổi sức nóng của MẶT TRỜI đỏ lửa. Chỉ một tàn dom tinh cờ roi xuống có thể cháy tan mọi vật, mà con người đã cần cù xây đắp. Bao cõi gái nức da cháy nắng, đầu quấn khăn lồng đòn nắng đi khắp phố phường.

Chao ôi ! Nắng. Từng giờ, từng phút đỗ tràn trề như muôn thiêu tan tắt cả trăm tư của tâm trạng. Những tầu lá dừa ngã xuống nước sông Bassac tựa những chiếc lược thời gian dùng đẽ chải mái tóc uốn éo của nước nguồn quẩn quại.

Bốn mùa nắng không ngưng động lại bao giờ. Những con người xứ nóng đang phơi tắm thân cháy sạm, nhảy xô vào thác LŨA. Từng cánh tay gân guốc, cuốc sâu xuống lòng ĐẤT rắn, khơi đào ý sống, Mầu xanh nhưng lúa rung lèn tiếng cười bắt tận của ruộng lúa đâm hông. Cả Nhan Sắc nữa, đòn má đem ánh mặt trời hồng lèn mán mặn chin. Nắng hình như len lỏi cõi vào thịt, lán da đẽ bốc lèn mùi hương quyến rũ.

Tất cả, tất cả đã về trên mặt giấy loang láng ánh nắng ban mai. Nắng cháy trên mặt bàn viết, ngồi bút rẩy mực trong nắng. Mực chưa hết đã khô giòn từ tảng giấy cũng ngả mầu vàng ngà qua lớp mực mờ !...

Ô hay, đẹp như thế, mà tại sao lòng người còn thèm khát ? hình như thiếu một chút gì ? một hơi gió lạnh, một hạt mưa đậm ! Ờ phải rồi, con gió lạnh, hạt mưa rơi miền Bắc ! có thể chứ !

— « Nhưng, hỏi ! người em miền Bắc, hãy đưa đôi bàn tay diễm lệ qua ô cửa nhỏ, đón lấy — có một phút nào — chút hương của miền Nam để làm ấm lại trong mùa Đông giá lạnh, và gửi vào đây cái LẠNH đương mua ! »

TẠT Y

Cần Thơ 1-1954



Lê văn Tinh Cần Thơ: Nước Việt Nam chúng ta nên đi theo phe nào, Nga hay Mỹ, vì chúng ta không thể độc lập hoàn toàn trong hoàn cảnh thế giới hiện tại?

TRẢ LỜI.— Nuôi cái chí đi theo phe nó hay phe kia là thiếu tinh thần độc lập vì đi theo tức là bị lạm quyền, mất chủ quyền nội bộ, hành động theo mệnh lệnh ngoại bang, để cho thiên hạ dùng xương máu của đồng bào mình làm vật hy sinh cho ván bài quốc tế của các nước lớn. Việt Nam, về vốn liếng tinh thần có tri thức minh, đức cần cù, có tinh thần hy sinh vì đại nghĩa, thấm nhuần tư tưởng nhân bản của Đạo học Đông phương, đã chịu ảnh hưởng văn hóa thực tiễn của Tây phương, đã bị Thực dân thống trị, Cộng sản đã tràn qua.

Việt Nam có đủ kinh nghiệm về các nguồn văn minh trên thế giới. Về vốn liếng vật chất, Việt Nam có hai vựa thóc miền Nam và miền Bắc, có rừng vàng bì bạc, có hàng ngàn cây số bờ biển, có nguyên liệu sung túc lại ở vào vị trí trung tâm liên lạc trên con đường giao thông từ Đông qua Tây. Vậy thì, tại sao chúng ta không tự tạo cho chúng ta một ý thức hệ, một chế độ, một chủ nghĩa riêng? Tại sao chúng ta không nuôi chí làm bạn lại cứ xây mộng làm bồi? Với vốn liếng tinh thần ấy, vật chất ấy, Việt Nam không thể chịu lép vế một dân tộc nào trên lục địa Á Châu này? Chúng ta không tự bắn, không thực dân nhưng chúng ta phải cố kết binh đẳng với các dân tộc như Lào, Miền, Xiêm, Điện để cùng tạo một địa vị thăng bằng với Ấn Độ và Trung Hoa ở Á châu và một địa vị xứng đáng trên thế giới.

Khi mà Thống chế Béria có thể bị tuyên án là phản bội dân tộc Nga, khi mà Tito có thể rời bỏ Liên Bang Sô viết, khi mà Mỹ có thể thành kẻ thù của Nga thì trong mọi sự bang giao quốc tế, không thể tin nước nào cả nhân nào là tử tế mãi mãi được.

Trên trường ngoại giao, nước nọ chỉ từ tể với nước kia khi họ cầm dao cùn nǎm phía lưỡi chử họ không thể tốt khi họ đã nắm chắc được phía cán.

Trong hiện tại, không một quốc gia nào có thể sống riêng rẽ nhưng mọi sự liên minh giữa nước nọ và nước kia đều chỉ là chiến lược giai đoạn, chỉ có thể có khi sự liên minh đó giúp ích cho sự bảo tồn và phát triển độc lập của quốc gia. Phải độc lập trong sự liên minh và liên minh cũng chỉ để bảo tồn và phát triển độc lập mà thôi.

Thế giới đại đồng không có nghĩa là không tin con, vợ không tin chồng, người ta dò la, tố cáo lẫn



là tất cả các quốc gia nhỏ phải phục tùng một quốc gia lớn nào mà nước nhỏ nọ phải liên kết với các nước nhỏ kia thành một khối lớn, khối lớn nọ có lực lượng tương đồng với khối lớn kia. Do đó các khối lớn mới có đủ sức kiểm chế lòng tham lam của nhau mà tạo nên hòa bình và sự công bằng trong nhân loại. Con đường hòa bình thế giới phải xây dựng bằng chính sách quân-hình-hóa các lực lượng, các dân tộc, chứ không thể là chính sách binh-diện-hóa hay quốc-te-hóa được.

**Hồ xuân Tân, Quảng Nam:** Tôi biết cha tôi đang có những hành động phuong hại cho xã hội. Nếu tôi tố cáo việc đó ra thì cha tôi sẽ bị nguy hiểm. Tôi có nên tố cáo việc đó với chính phủ, với nhà chức trách không?

TRẢ LỜI.— Cha cậu sinh cậu ra, đàn bà hay rằng một phần là do như cậu sinh lý, nhưng khi cậu ra đời, cha cậu nếu có tính ích kỷ thì vẫn có thể ném cậu vào nhà chung hay giết cậu đi để đỡ tổn cơm áo, khỏi nuối náu lối thôi. Thế nhưng, cha cậu đã nuôi cậu thành người, biết xét đoán phải trái việc làm của cha cậu ngày nay. Vậy thì cậu đã chịu ơn lớn với cha và người cha là ân nhân của cậu rồi. Cha cậu là kẻ ban ơn cho cậu mà không tính toán như các người mà cậu gặp trong đời. Cha cậu làm điều bậy, cậu phải hết sức khuyên can, tìm mọi phương cách ngăn cản để những tội lỗi của cha cậu dừng phát hiện.

Khi không thể ngăn cản được nữa thì cậu dành âm thầm đau khổ mặc cho xã hội xử trí với người cha có tội. Cậu không thể tố cáo tội lỗi của cha mà phải lập công nghiệp với xã hội để dền tội cho cha.

Cậu thử nghĩ khi một gia đình mà cha không tin con, vợ không tin chồng, người ta dò la, tố cáo lẫn

nhaу thì cuộc đời này còn gì là hạnh phúc, còn nghĩa lý gì nữa.

**L. Q. Sài Gòn:** Em là một thanh niên có hai giống máu Hoa Việt, học ban trung học năm thứ hai, khá Hán văn. Xã hội đương thời giao thoa giữa các chế độ, tư tưởng em đứng trước ngã ba đường. Đầu là chân lý sinh tồn? em nguyên dem xương máu làm một viên gạch cho bức tường thành của Nhân loại. Em rất nóng lòng hành động và rất mong sự giải đáp của ông.

TRẢ LỜI.— Giai đoạn hiện tại, phụng sự cho dân tộc là chính yếu, phụng sự nhân loại là thứ yếu. Chúng ta đang ở trong giai đoạn cách mạng dân tộc, dân tộc tiến để cho nhân loại tiến chứ không thể đặt nhân loại trước dân tộc. Phải tạo sự bình đẳng và độc lập giữa các dân tộc chứ không phải tạo nên các loại đế quốc. Em có hai giống máu Hoa Việt trong người nhưng em lại sinh trưởng ở Việt, ăn cơm uống nước Việt Nam, chịu khí hậu Việt Nam. Vậy thì, em là người Việt chính tông rồi, cũng như anh, tổ tiên anh trước đây là người Tàu nhưng ngày nay anh đã là người Việt, đứng vào hàng ngũ Việt Nam, chiến đấu cho sự tồn tại, sự tiến hóa và sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Em nên bắt chước những người Túi chinh cổ như Mạc Cửu, Mạc Thiên Tứ, Trần tiên Thành đã lập nên những công nghiệp vẻ vang ở Việt Nam. Em có giống máu Việt ở trong người, em đã là người Việt. Em đừng nên nóng lòng vì sự nóng nảy, it suy nghĩ, nhiều khi em chán vở dưa nhưng lại gấp phải vở dưa đầy em a, Em đừng nên tin ở những danh từ hão hao, em phải nghĩ kỹ nhận xét chắc chắn để khỏi phải than phiền như nàng Kiều:

**Ma đưa lối, quỉ đem đường  
Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi.**

### HỘP THƯ QUÀN LÝ

Chúng tôi có nhận được bưu phieu của O.O. :

Phạm Xuân Thảo, SP : 4721 (T.O.E.)	60\$
Nguyễn Văn Bằng, SP : 4321 (T.O.E.)	50\$
Nguyễn Lương Ký, Battambang	45\$
Phan Đức Thuận, Vientiane	40\$
Lê Minh Quí, K.B.C. 4.465 (T.O.E.)	40\$
Lê Huy Tỷ và Nguyễn Thị Tu, Hà Nội	22\$
Hoàng Thị Lê, Đồng Hới	21\$
Huỳnh Định Quảng, Long Xuyên	20\$
Phan Văn Hinh, Quảng Trị	19\$
Phan Thị Như Hoa, Quảng Trị	14\$
Nguyễn Thị Ngọc Sương, Nha Trang	12\$
Ngô Văn Mão, Báo	10\$
Nguyễn Trọng Thảo, Kontum	2.6\$
Xuân Mai Phnom, Penh	1.2\$
Hội Tứ định Giáo, Đà Nẵng	1.0\$
Hội Tri Trí, Hà Nội	1.0\$
Nguyễn Tân Sè, Nguyễn Hữu Dư, Vũ Văn Toản	Chup
Bích Ái Infirmerie, Kontum	1.0\$
Epicerie Nhân Phong, Hải Phòng	30\$

XIN ĐA TẠ

ĐỜI MỚI số 95

# TRÁI CÂY MIỀN NAM

Phóng sự của DUY SINH

## I chi Ma

**CHI MA, LÈ QUY MA hay LÒNG ĐỎ TRÚNG GÀ** đều là một thứ trái, thường lớn bằng trái vú sữa, hay nhỏ hơn một chút. I chi Ma thuộc vào loại du đủ, hình thù tương tự, màu sắc gần giống nhau, chỉ khác là nhỏ hơn nhiều. Chúng có một lớp da màu vàng đậm, loang lổ vài mảng xám xanh, toàn thể đều bóng lóng như ai quết lên trên một lớp sơn dầu hoặc một lớp « veen » đánh kỹ. Nấm ăn thật vào trong trái, tép lên trên hình một bông nhài nâu nâu, hương thơm nhẹ nhàng thoảng tới mũi, khiến ta liên tưởng đến trái « mỗ quâ » mọc chen trong bụi tơ hồng.

Dùng dao bóc lăn da mỏng, bóc chớ không phải gọt đáy các ban a, gọt thân trái sẽ săn sùi, lỗ chỗ, vi thịt trái là một chất bột mềm mềm, bự bự, xóm xốp và có từng thớ một, dễ cuốn theo lưỡi dao lầm. Bóc xong xuôi, ta có trên tay một cái lồng đỏ trưng già không lò, màu vàng của vỏ hót nhiều, thay vào bằng màu đỏ. Hết phần hình thức rồi, giờ đây bắt đầu là nội dung, hay nói một cách khác, bây giờ đã đến lúc ăn trái, thường thức trái.

Cắt trái ra làm đôi, ta nhận thấy lòng trái vàng rượi, vàng nhạt đều đặn, y như mẫu lồng đỏ trưng vịt luộc, cùi nấm thành lớp, thành múi bao quanh hột. Bỏ một miếng vào miệng, chúng dính trên lưỡi ta, mềm nhũn như mảnh dưa bở vậy, ngọt đậm khắp chân răng, rồi khi chất ngọt trôi xuống cổ họng, đè lại trên lưỡi ta một vị bùi bùi êm ái. Hết lớp cùi, nếu bạn gọt vào sâu hơn chút nữa là đến phần thịt bao quanh hột. Chỗ này mà ăn vào thì nguy hiểm lắm đây bạn ạ, vì nó chất xin xít, chất quá lâm kia, ăn vào thì khó lâu, vì vị chất nằm dai dẳng trên lưỡi dày vò ta, càng súc miệng lại càng chất, càng nhõ nước bọt càng chất hơn, chất hơn cả ký ninh vàng nữa.

Vậy thì chớ có ăn lớp thịt bao quanh hột mà khô đấy nhé. Không ăn được, bóc ra xem choi. Nay lớp thịt bao quanh, màu nâu thẫm, bóng lộn của hột trái, làm người ta muốn ăn lắm, lớp màng bao quanh hột cũng bóng như nón chuối vây. Nửa phần dưới của hột bao bằng một thứ da vàng

như phần trong của mè gà. Một trái có chừng bốn hột, tùy theo độ lớn của nó. Nếu hột lớn chút nữa thì đích thị là cái mõ của nhà chùa. Thứ trái này không thể ăn mè mài, say đắm như vú sữa, vì nó ngọt quá, ăn một trái là thỏa mãn rồi không thể gấp năm vò mười như hai loại trái trên. Loại trái này để ngâm và ngồi sướng hơn là ăn.

## CỐC

**N**HÂN viết bài phóng sự trái cây miền Nam, một bạn sinh sống ở miền này, giúp tôi thêm vài thứ trái nữa để giới thiệu cùng bạn đọc. Đó là hai thứ trái trên. Lang thang khắp mọi nẻo chợ, tim hoài tim hủi mà nào có thấy tăm hơi. Gặp hàng trái, hàng nước, hiệu kẹo, đâu đâu tôi cũng đặt chân tới. Hồi đến trái Cốc, họ đều lắc đầu rồi hỏi tôi bằng nhiêu câu ngòi nghĩnh :

— Chứa mấy tháng rồi mà đi tìm trái Cốc.

— Không, tôi chưa thay cho mọi người khác.

— Chưa chết cha chết mẹ, chưa vãi đái ra mà ăn làm chi trái đó.

Mặc người rẽm pha, mặc nó chưa, mặc bị nói riệu, tôi vẫn kiên nhẫn tìm kiếm, vì mấy cột báo đang chờ tôi, đang ra lệnh, bắt tôi phải tuân theo một cách thật nghiêm khắc. Tim được một trái Cốc giờ đây là tất cả niềm sướng sướng của tôi, lang thang trên khắp hàng quán cũng chẳng có. Mọi người đều bảo tôi đến tháng bảy mới có trái Cốc. Thất vọng tôi hành lối thuỷ trôi về. Chiều nay phải có bài rồi, làm sao được? May sao, anh em ti pô lại kiếm được cho hai trái. Tôi nắm chặt chúng trong hai bàn tay như nắm được một vật quý lự phượng xa gửi tới. Mà quý thật, đối với những người chưa được ăn nó.

Trái cốc xanh mướt màu lá cây, như da trái hồng ngâm, hình thuôn thuon gần giống như trái muỗm, thân chùng rắn chắc, thuộc vào loại trái đặc. Mấy anh thợ nhà in không quên dặn tôi cách ăn :

— Phải gọt cho dày vỏ, nếu không thi chua hơ me lận, phải mua 5 cái muối ớt nữa thi xài mới ngon được. Mà coi chừng thủng lưỡi, rách miệng vì bên trong có gai tre đó nghe.



Bị khủng bố tinh thần dữ quá, tôi đâm bồi hồi nghĩ cách gọt, cách cắn, cách nhai, và lúc đó nước miếng ở chân răng cứ trào ra không ngớt. Cái nghèn thấy của chua, ai chẳng thèm. Nhưng cũng liều vậy chứ biết làm sao. Dao không có, muối ớt thi không, mà trái chua hơn me, lại có gai tre ở trong, ghê gớm quá.

Theo đúng như kế hoạch vạch sẵn, tôi dùng lưỡi dao cạo gọt thật lẹm vào cùi trái, mùi thơm hăng hăng như mùi lá mướp xông lên mũi, chất nhựa trắng trong trứa ra. Hết lớp da xanh đậm, ta đến một lớp cùi xanh mát. Bạn hãy nhâm thu一小口, sẽ nhận thấy chua thật, chua kén cả răng, như sầu xanh, như bòng, tựa chay chua vậy. Đối với mấy bà có nghén, chắc răng thú lầm. Nếu như bạn muốn ăn thật chua, muối diễn hết cái nhán nhó của mặt mình thì hãy ăn bắt đầu từ phần này, còn bạn nào sợ ghê rợn, ăn xong, mỗi luồng gió phả vào miệng là thấy buốt đến xương, hãy chịu khó gọt dày thêm nữa, sát qua một lần muối rồi hãy ăn.

Đến lớp thịt xanh nhạt này, bạn nên từ tốn cắn vào một bên trái, nếu không ném trái đúng như cái gai tre sẽ đâm rách lưỡi, sướt miệng bạn. Ở đây, trái có vị ròn ròn chua, ròn ròn như cùi đậu. Cắn một vài miếng, ta thấy xô đậm ra tua tua, cứng như rễ tre vậy. Cứ như thế ta ăn bao quanh, cho đến khi còn lại một cái lõi hình chóp nón, bao quanh bằng xô như râu mực. Thứ trái này thường phải ngâm với nước đậm đà, ăn ngọt hơn nhiều lắm.

Trái cốc phải chăng là một trong những thực phẩm quý báu của mấy bà đến thời kỳ ăn绿色通道。

Qua hai thứ trái đó rồi, còn chùm ruột nữa, khát đặc giả ra năm tôi sẽ giới thiệu tiếp cho kỳ hết mọi thứ trái đặc biệt của châu Thành ngập trái cây này. Vì sao lại khát, chắc các bạn đã biết đất đai của báo Đời Mới chật hẹp, đất đỗ biết chứng nào.

Sài Gòn 1954

## TRUYỆN DÀI PHÓNG TÁC CỦA GIANG TÂN



XXXIV

**C**HẮC chắn là Liên nghe nó gọi. Nhưng Liên không trả lời cho nó. Nó đuổi theo Liên với vẻ giận dữ, với lòng căm ghét... Nhưng, thâm tâm nó vẫn còn yêu Liên. Đông đã dính liền với Liên cả linh hồn và xác thịt.

— Liên! Liên ơi!

Tại sao Liên lại trốn đi? Liên chạy đi đâu bây giờ? Tình Liên vốn e nhát mà bày giờ trời tối như mực, thèm mưa đỗ giọt, gió kèm, nhưng sao Liên lại dám cương quyết bỏ ra đi như thế? Liên đi về đâu? Hay Liên lại...

Tím Đông như muốn ngừng đập khi nó nghĩ đến trong khu rừng, nơi có mìn dàn bà giặt quần áo và cô thiếu nữ trầm mình.

Quay mặt về phía ngôi nhà nghỉ mát, nó chụm tay lên miệng, la lớn:

— Cứu với! Cứu với!

Tiếng gọi bi thảm của Đông vang trong đêm vắng, đư âm dội vào khu rừng nghe nôn nè làm sao!

Thầy giáo Sắc ngồi lại trong phòng. Thầy bám đèn lên lầm bầm mây tiếng tỏ ý không đồng ý về phương pháp giáo dục của bà Đốc.

— Nếu như những trẻ ấy phạm vào tội trộm cướp hoặc giết người, tôi không hiểu bà ấy sẽ xử chúng như thế nào?

Cô giáo Châu góp thêm:

— Bà ấy cũng dữ dằn quá! Trí óc bà quá hẹp hòi. Hình phạt của bà đem ra áp dụng chỉ làm chúng sợ mà không giáo hóa được chúng.

Thầy Sắc đặt tay che ngang tai rồi quay sang cô giáo Châu:

(Xem bài Mời từ số 62)

— Nay! Cô giáo! Hình như tôi nghe có tiếng ai là ngoài kia.

— Thật ấy ư?

Tiếng la cầu cứu của Đông vẫn nghe rõ mồn một trong tiếng mưa rơi, giờ rít.

\* \* \* Năm gần nhau hàng giờ, thưa bác sĩ như vậy có thể xảy ra những việc đáng tiếc lắm.

Bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên:

— Tôi nhớ hình như bà bảo mấy trẻ chỉ mới ở cái tuổi 13, 14 phải không?

Bà Đốc bước nhanh tới ván chốt cửa.

— Ở cái tuổi ấy! Cái tuổi ấy mà đã hư hỏng đến như thế đấy!

Gió tắt vào mặt bà Đốc. Ngọn nến phut tắt. Bác sĩ bước lên giữ chặt lấy cánh cửa, chống với sức gió. Bóng tối tràn lan khắp nơi, nhưng bà Đốc cũng mò túi được giùm Liên nằm lúc này. Bà rung mình khi nhận thấy chiếc giùm trong rộng. Bà thét lên một tiếng kinh khủng.

— Con bé trốn đâu rồi?

Nhin cánh cửa sồ mở toang, bà mới rõ Liên đã trốn ra ngoài.

— Bác sĩ thấy chưa? Con bé ấy hư hỏng đến thế ấy!

Bác sĩ bồng ra hiệu cho Bà Đốc:

— Im lặng! Bà nghe có tiếng người đây chứ?

— Phải rồi! Có tiếng người đang kêu cứu. Lanh lanh! Xem thử đã xem ra chuyện gì rồi!

\* \* \*

Cả ngôi nhà nghỉ mát được báo động. Thầy Sắc, cô giáo Châu, Bá Sĩ đều chạy ra ngoài. Dò Ta và bọn bạn của nó cũng chạy theo. Bà Đốc bắt

gặp chúng, bà đỡ tay định cản chúng lại, nhưng chúng ở lại tiến nên ép Bà vào bức tường. Bà gào lên như cắt cổ:

— Các trò có trả về phòng ngủ không? Nếu không nghe lời, tôi đuổi tất cả, đuổi tất cả!

Tiếng bà Đốc như lạc vào sa mạc. Chúng vẫn hầm hổ chạy ra.

« Tất cả chúng mình không phải hèn nhát cả!... Một tia chớp lóe lên. Không bao nhau cả ba đứa đều dừng chân lại. Trong lúc ấy, bà cũng nhận thấy bóng thầy giáo Sắc và cô giáo Châu đang mạnh dạn tiến tới trước.

Dò ta lên giọng:

— Chúng mình cũng dêch sợ! Tiến lên chứ? Bé khôn khéo đề nghị:

— Chúng mình cứ tiến với điều kiện là đừng có tách nhau đấy!

Du muốn tòm cho hai đứa kia biết minh can đảm cũng góp lời:

— Tao chẳng sợ gì cả nhưng làm thế nào đứng có sét đánh là được.

Ánh ngọn đèn pha ô tô quét lên ngọn cây. Ba trẻ yên trí dần bước...

Ngôi nhà nghỉ mát trở nên ồn ào là thường. Ngoài hiện nhiều ánh lửa lượn đi lượn lại.

Bọn nữ sinh cũng lẩn lượn bỏ phòng ra đứng ngoài cùng nam học sinh.

Thầy học sinh con trai đứng lẩn lộn với đám nữ sinh, bà Đốc cuống quít. Bà oang oang ra lệnh:

— Nữ sinh trả về phòng ngay! Trở về phòng ngay!

Không được đứng gần nhau như thế! Tôi sẽ phạt tất cả...

Tiếng la the thé của bà làm đám học sinh thất kinh chạy tán loạn. Chúng đụng nhau, bá vai, bá cõi nhau, chèn nhau chạy về phòng.

Trước cảnh ấy, Bà Đốc chỉ biết chấp tay ngưng mặt lên trời lầm bầm:

— Lạy Chúa, chúng là những trẻ tội lỗi.

Ánh sáng ngọn đèn pha chiếu vào khu rừng làm nỗi rõ ngọn cây và các lối đi. Xa xa một bóng đèn đang chờ với lao mình về phía trước.

Chợt thấy ánh sáng, bóng đèn đó quay lại. Đông đẩy roi! Lúc này Đông chỉ biết do tay về phía trước như tỏ ý cầu cứu. Nó cố chạy đuổi theo, chỉ sợ mất hút bóng Liên. Đến một lúc thằng bé thấy hút bóng Liên, nó vội vội lai chạy nhanh hơn lúc trước.

Đông vẫn la lên inh ỏi.

— Liên ơi! Liên!

Liên biến đâu mất rồi! Đông thấy mất dạng Liên.

— Đứng lại Liên! Liên đi đâu rồi Liên ở đâu?

Vẫn im lặng. Không một tiếng trả lời...

Rồi nghiêng về phía trước, cả bọn lắng tai nghe ngóng.

Um! Lại một vật gì rất nặng rơi xuống mặt nước.

Hai thân hình ngoi ngóp trên mặt hồ.

Bé luống cuống:

— Tao thấy rõ cả hai đứa, nhưng bây giờ biết tình sao đây?

phà nơi mà hình như không có đáy kia mà! Lời mụ đàn bà nói mà linh thiêng. Đêm đêm nơi này sẽ nghe cả tiếng gọi của ma quỷ. Có phải đêm nay chính ma quỷ đang kêu gào đấy không?

Đông quá lo sợ đến tinh mang Liên nên cũng dám ra tin xẳng bậy. Mắt nó nhìn những chiếc lá lấp lánh mà nó cứ ngờ rằng đó là hàng trăm cặp mắt của ma quỷ hiện hình ngóng nó. Bọn quỷ đó còn đưa hàng ngàn cánh tay lồng thòng, vút sắc như dao chỉ chọc kéo chân nó lại và toan bóp lấy cổ nó.

Đông sợ đến lạnh tóc gáy, định quay lại nhưng mối tình đối với Liên làm cho nó quên tất cả, nó cầm đầu chạy theo đuổi bóng con bé.

— Liên! Tôi van nài Liên đợi tôi với! Tôi đã làm gì Liên, Liên nào! Liên ghét tôi lắm sao! Liên ơi! Liên đợi tôi với!

Nhưng Liên nào có nghe thấy gì! Tai con bé hình như chỉ nghe vang vẳng tiếng gọi của cô thiếu nữ trầm minh xuống hò tụ độ nào. Sợi giày vô hình đó đã lôi kéo Liên nhanh chân bước tới bờ hồ.

Đông tuột chân té xuống. Nó lom khom đứng dậy rồi lại cầm đầu chạy. Mắt Đông hoa lên. Nó thấy hiện ra trước mặt bóng Liên cứ chim dàn, chim dàn vào noi vò tận. Tim thằng bé như muôn ngừng đập. Nó không thể kêu lên được nữa. Nó mím miệng, nghiên răng lấy chút súc còn lại chạy nhanh hơn lúc trước.

Liên đã tới mép bờ hồ...

\* \* \* Trong bộ ba di kiếm Đông, Dò Ta dẫn đầu:

— Chúng mình chạy lanh như thế này nhất định sẽ vượt trước thầy Sắc và sẽ tìm ra Đông trước thầy giáo cho mà xem!

Thầy Sắc có đôi lúc dám vào bụi bờ suýt lạc lối đi còn cô giáo Châu quá mệt phải dựa lưng vào một thân cây và đứng hi hục thở.

Đông vẫn la lên inh ỏi.

— Liên ơi! Liên!

Liên biến đâu mất rồi! Đông thấy mất dạng Liên.

— Đứng lại Liên! Liên đi đâu rồi Liên ở đâu?

Vẫn im lặng. Không một tiếng trả lời...

Rồi nghiêng về phía trước, cả bọn lắng tai nghe ngóng.

Um! Lại một vật gì rất nặng rơi xuống mặt nước.

Hai thân hình ngoi ngóp trên mặt hồ.

Bé luống cuống:

— Tao thấy rõ cả hai đứa, nhưng bây giờ biết tình sao đây?

Du xắn tay áo :

Um!

Đông rùng mình.

Thân hình mảnh khảnh của con bé đang chơi với giữa mặt nước trong veo...

\* \*

Bộ ba Dò Ta, Bè, và Du cũng đã bước tới gần bờ hồ. Có tiếng như tuồng nghẹn trong cuồng họng vang lên gần đâu đây :

— Liên! Liên!

Cả ba đứa cùng gọi :

— Đông! Đông ơi!

— Tao chẳng sợ nước chút nào cả! Nhưng tụi bây cầm lấy tao thật chặt nha! Tao bơi không khà máy! Nói xong, Du từ từ xuống ao. Bỗng nó bị hụt chân, Thằng bé la lên :

— Đừng thả tay tao đấy nha! Sâu lầm đấy!

Dò Ta và Bè nắm chặt lấy tay Du. Cả hai đứa nắm sấp trên mép bờ hồ để ghi chặt lấy tay Du.

— Đừng thả tay tao đấy, chỗ này sâu lắm.

Đông tuy bơi giỏi nhưng cũng đã mệt nhoài rồi. Chính nó cũng bắt đầu dang chim dàn. Đầu thế nào đi nữa, không bao giờ thẳng bể lại dành tâm bồ mặc Liên phó cho giòng nước. Không bao giờ nó thả Liên ra. Đến chết nó cũng vẫn cố cứu lấy Liên.

Du bồng la lên thất thanh :

— Kéo ngay tao lên! Đông nó nắm lấy chân tao tụi bay ơi!

Dò Ta và Bè nghiên chặt hàm răng, cố súc kéo. Loay hoay, không hiểu thế nào, cả bọn đều rơi túm xuống nước.

— Tiếng Du, rồi tiếng Bè và cả Dò. Ta la lên chi choé :

— Nguy rồi, tụi bay ơi!

Có tiếng một người lớn hỏi trong bóng tối :

— Các em ở đâu! Các em ở đâu?

Bè còn nói lên được tiếng sau cùng :

— Thầy Sắc! Thầy lại cứu chúng em mau...

### CHƯƠNG THỨ XIX

T RONG phòng bà Đốc tháp nhiên ngon nức.

Bà Đốc, da mặt vàng vọt, ngồi im lặng giữa căn phòng. Cầm ngòi viết chì sẵn ở tay, bà viết nhảm nhí lên tờ giấy thấm đặt trước mặt.

Ông cha cố ở vùng đó, hai tay đê sau mông, vẻ mặt trầm ngâm, đi dì lại lại trong phòng bà Đốc. Cô giáo Châu ngồi một mình vào một góc tối cùng chảng nói chằng rắng.

Ông cha cố ở vùng đó, hai tay đê sau mông, vẻ mặt trầm ngâm, đi dì lại lại trong phòng bà Đốc. Cô giáo Châu ngồi một mình vào một góc tối cùng chảng nói chằng rắng.

Đêm đã gần tàn. Tận giọng xem chừng cũng đã dìu. Sấm còn vang ầm tự phương xa. Im lặng nặng nề.

Cánh cửa mở. Bác sĩ bước vào.

— Con bé thoát chết được, cũng may!

Cô giáo Châu vội đứng dậy :

— Bác sĩ cho phép tôi lại thăm em Liên được đấy chứ?

— Chưa được cô ạ! Em còn mệt lắm! Nên nhớ rằng chúng tôi mất đến gần nửa giờ mới cứu sống em lại đấy! Phải để em bê hết sức yên tĩnh. Lúc em tỉnh dậy cần nhất không nên để một khuôn mặt nào quen thuộc ở đây lại gần em.

Cô giáo Châu mỉm cười trả lời :

— Tôi hiểu rồi ạ!

Bà Đốc lên giọng cộc lốc :

— Còn thẳng bê ra sao?

Thầy Sắc trả lời thay bác sĩ :

— Đông khỏe rồi. Chính tôi đã tha bùa cho em ấy. Hiện Đông còn nằm trong phòng riêng của tôi. Còn ba em kia đã tắm rửa sạch sẽ và trở về phòng rồi. Du có hơi mệt, nhưng chẳng hề gì.

Bà Đốc dở tay lên trời, buông mặt tiếng thở dài não nuột :

— Thế là xong mọi việc!

Thầy Sắc bước ra giữa phòng.

— Thưa bà chưa xong đâu! Chúng ta còn phải chữa cho Liên và Đông thoát khỏi những ý tưởng đen tối chính bà đã gieo vào đầu óc non thơ của chúng.

Bà Đốc, mặt đỏ bừng, đứng dậy :

— Tôi đã làm gì chúng? Tôi đã lột cả mặt xấu như thế là có lỗi ư?

Thầy Sắc vẫn bình tĩnh :

— Nếu như chúng được giáo dục cẩn thận về vấn đề sinh lý, chúng không phạm vào những lỗi làm ấy. Đáng nay chúng mù mịt những lời chỉ bảo của người lớn. Với những đòi hỏi rất tự nhiên, chúng tim cách cởi óc tò mò của chúng.

Bà Đốc cười chế nhạo :

— Tôi không thấu nhận được lý luận của thầy.

Thầy Sắc quay lại bác sĩ :

— Tôi mong rằng bác sĩ sẽ cho biết ý kiến.

Bác sĩ ung dung góp lời :

— Lẽ dĩ nhiên rồi! Em bé ở trong tình trạng hỗn loạn sau lúc bị tra vấn như một tội nhân phạm tội giết người. Và khi em tỉnh dậy thì em chỉ nghĩ đến việc quyền sinh để thoát khỏi hình phạt.

Bà Đốc cất ngang :



XXIX

### Sơ lược cốt truyện

Họ gặp nhau sau những ngày biến cố ở Hà Nội. Tình yêu vẫn, Địch lâm thọ và Hướng mới trở về, bắn khoan đi tìm một con đường sống. Cả ba người trước đây cùng học trong trường Kỹ thuật.

Gia đình Hướng ở một tỉnh miền bắc, khi anh về, đã khác xưa một cách bất ngờ. Hướng xin được một chân thư ký ở hàng buôn nô. Chẳng bao lâu anh bỏ nghề vì một chuyên xích mích trong buồng giấy. Anh được Địch đưa vào làm trong một xưởng chè xe hơi. O' đây anh gặp Tạo, một anh thợ còn trẻ, hiếu học và ham hoạt động xã hội. Anh bỏ nhà về ở trong xóm ngoại cùng Tạo. Ít lâu sau, Tạo gặp phải chuyện không may. Chán nản và bất bình, Hướng bỏ vào Nam.

Ở Saigon, Hướng được Tự, một người bạn thùy thuỷ, đưa lại trợ nhà Duyên, em họ Tự là gái nhảy, đêm đêm Duyên phải đi làm nuôi gia đình có một mẹ già với đứa con trai còn nhỏ. Chồng Duyên mất tia tóc đã lâu. Đời sống ngắn nắp khác thường của Duyên khiến Hướng ngạc nhiên rồi cảm mến...

HAI đứa trẻ ngắn ngoan nhìn Cảnh. Từ trước chúng chỉ gặp những con người đê ý đến miếng ăn ngon hơn là cảnh đói nghèo. Một bàn tay rẽ rụt đón lấy tấm láy bạc.

Hướng bắt gặp bên những miệng cười i hể hả nhiều nét mặt thiếu não. Trong ánh đèn rỗ, loạn thất thoảng một vài đôi mắt áu sầu, dòng nhung thèm khát. Trên nோn vè họ vừa thấy lại thẳng bé khỉ nây đương bụng bắt mì của một khách ăn bỗ dở, húp sùm sụp một cách ngon lành. Hướng rảo bước đê tránh cái hình ảnh đó.

Bên kia đường trong bóng tối của mấy nhà hàng vừa đóng cửa lán lóc những thân hình người áo rách. Họ nằm co quắp, ngủ trong ánh sáng và tiếng ồn ào từ xung quanh hắt lại. Đối diện với những gia đình đầu đường xó chợ là nhà nhảy đầm hồi nây, đèn ống chói rực. Tầng cấp tình nhân diêm dúa ôm nhau đi qua cái ngưỡng cửa rõ ràng ánh gương. Từ đâu, mơ hồ vọng đến một vò khúc du dương, êm đềm. Tự ngược lên cái lầu quay

hở mắt cáo, tư lự hỏi lâu rồi bảo Hướng:

— Anh biết đã có một vài đêm tôi lên trên cái lầu này đốt cả mấy tháng lương dành dụm để mua lấy chút cảm tình của một người con gái phán son?

Hướng không nói, lặng lẽ cho giòng tâm sự của người bạn khơi nguồn chảy xuôi.

Không hiểu sao hồi ấy tôi có những ý nghĩ rất lâng man là thích những người con gái có đôi mắt mờ màng. Một vẻ đẹp choáng lèn cái hình ảnh buôn xa xăm là đủ quyến rũ được tôi. Thật ra, Yên có một cuộc đời mà tôi yêu tệ Nàng không có gia đình. Lưu lạc giữa một năm vừa rời khỏi ngưỡng cửa trường tiểu học. Nàng làm đủ các thứ nghề để sinh sống và cuối cùng di làm gái nhảy. Người vú nǚ ít nói ấy đã có một lần thú thật cùng tôi: sở dĩ nàng sa ngã là vì không chồng lai nỗi với những quyến rũ xá hoa. Cảm động vì tâm hồn chân thật ấy, tôi yêu nàng. Tôi vứt bỏ cả đời tôi hồi ấy, để say mê. Cố lè là mối tình đầu vì là mối tình đầu thâm nhất, chân thành nhất trao gửi cho một người con gái.

Tự bỏ lửng câu chuyện rất lâu. Rồi những tiếng ồn ào của một ngả đường rộn bước chân người Hướng bỗng nghe bạn bảo:

— Giờ có ta đi lấy chồng! Thế cũng may. Người ta cứ bảo gái từ chiếng thi lại lấy gái giang bờ. Gái giang bờ còn làm lại được một mái già đình êm ấm như trai từ chiếng thi có bao giờ dám rũ cuộc sống phong sương.

Cận từ nay vẫn êm lặng bước, bỗng chém vào:

— Và nếu có ai cần một thiên diêm tinh tiêu thuyết thì anh sẵn lòng bán rẻ bản quyền mỗi tinh tuyệt vọng ấy, phải không?

Bạn Hướng cười không được vui.

Gió ồn ào như bụi trời đèn ngòm đồ xuống. Bụi cuốn lên giữa phố

phường huyền náo. Và mưa quen lệ rụng rời mấy ngả đường xôn xao. Mưa về đêm lạnh lạnh.

Giữa tiếng mưa rào rạt trên mui xe và tiếng máy xe sirc nổ, Hướng hỏi bạn: « Bao giờ anh lại đi? »

— Khi nào gió lên thi ngิroy...

Tự trả lời rồi cười xòa tiếp:

— Nói thế cho nó vẫn vẻ chứ trước giờ tàu nhỏ neo mà không có mặt thi cử việc ở lại để chờ lanh lương hưu tri!

Cận cười vẫn vờ. Qua lỗ trống vuông dằng sau xe, Hướng bắt gặp anh phu xích lô dương khuynh hai chân ngồi nghiêm chỉnh trên đệm. Mưa rào rạt lèn khuôn mặt thản nhiên râu rỗi của người tài xế.

VI

**DƯƠNG** di, Hướng chợt đưa tay vuốt lên đầu, kêu:

— Mưa rồi chúng mày à!

Bóng tối đã đặc hẳn khi ba người về đến xóm. Tiếng ồn ào ở cái chợ người khỉ nầy như vẫn còn lèo dèo theo Hướng. Những mái lều thấp ánh đèn dầu không đủ soi sáng từng nét mặt người. Bàn ghế chen nhau đứng ngồng ngang trong mấy gian hàng rượu chật những tiếng người. Qua một con đường hẹp hai bên là hai gãy hàng xén, Hướng cứ va phải những bộ lưng to như tám phân và luôn miệng « bat dong ». Một vài cái miệng rộng cười lỗ mảng vào mặt hán và như mèo xéch đi. Đôi ba cặp mắt sâu long lanh trong ánh đèn hơi nghiêng ngả. Mấy người bán hàng vừa ta vừa tàu lúi lúi mồi mọc, khai giá tiền bằng cái thứ tiếng không phải Hướng vẫn nói hàng ngày:

— Me sú! Át sơ té sú li è cô cò đìn!

A, người ta mời khách mua giày da cá sấu.

— Tặng biết, me sú! Bông mác xé, nè!

Người ta rao già. Mà sao giữa cái tiếng tay ngọng nghịch lộn chen cả vào một tiếng « nè » rất « Sè goòng ? Cảnh bắt cười, thích cùi chõ vào tay Hướng.

— Anh cười gì vậy?

Lũy thực thà hỏi. Cảnh nín cười để gò một nét mặt thản nhiên bắt chước giọng của một chú khách nói tiếng Pháp: « Mét sia! Át sơ té... ca bót! »

Hướng không cười được nữa. Hắn nghe tung tít trong bụng vì cần nói lột trần sự thật của bạn. Cảnh vốn hay khôi hài. Hắn có những giọng nói, cử chỉ mỉa mai làm cho người ta buồn cười đến tức anh ách. Diêm thêm vào câu nói một đôi mắt trắng tráo và một cái miệng bùm bùm như

người cổ ninh cười. Bè ngoài, anh « anh pham nhẹ » ấy có vẻ hiền lành, nhút nhát. Giang người bé nhỏ, nhanh nhẹn. Hắn khôi hài cả giữa lúc người ta dương buôn giận. Vì vậy hắn gấp Cảnh, Hướng cứ phải tránh làm bộ mặt dày nên một truyện châm biếm giữa mấy anh em.

Gặp một chiều chủ nhật Lũy rủ cậu và Hướng ra cái chợ ở trước thành linh, thăm một cô tình nhân vợ tay ngày trước. Thoạt nghe cái danh từ kỳ khôi đó Hướng đã nứa nứa nứa thật, giãy nảy lên :

— Chiu thôi! Tao phò thò chịu không nổi một mùi gáy sắng đá đầu.

Lũy mời cười khà khà để cất nghĩa rằng Mạc xen chả có chồng gì ráo, tuy mới được độ hai mươi con một đứa giống mẹ, một đứa giống anh hàng xóm linh tẩy. Mạc xen chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu cái xuân. Ngồi ả thon thả như một cô con gái mươi lăm. Mặt trái soan, hai con mắt tinh anh dưới đôi nét mày kẻ bút chỉ đậm trông thành ra sắc sảo. Một cái miệng có đôi môi mỏng quặt, lúc cười phô cả một phần ba hàm răng óng ánh những vàng, bộ tóc đen uốn quấn xù lên ở sau gáy. Vì dài quá nên ả buộc nó lại bằng một mảnh giấy dỗ như mào gà. Mạc xen có một cửa hàng bán đồ giải khát. Khả gòn gàng với một cô « sẹc vơ », chừng mươi lăm tuổi.

Cô bé có vẻ như người mời ở dưới vườn lén. Mắt bầu bầu. Đôi mắt đen tròn thô lố. Cũng một bộ tóc quấn như bà chủ, lại được nhuộm thành

(Còn tiếp)

### Chải GOMFIX Bạn dẹp thêm và dẻ tẩm gội

# Tiếng Việt đáng yêu

(tiếp theo trang 21)

thoát từ quang cảnh được diễn tả bằng những âm thanh và những hình ảnh khêu gợi đến như thế, tất độc giả Kim văn Kiều chẳng còn ngạc nhiên gì khi thấy Kiều « thoát nghe nàng đã dầm dầm châu sa » ?

Khóc là phải lầm!

Vì Nguyễn Du đã chuẩn bị cả một quá trình tâm lý cho thiên hạ tha thứ được cái điều mà gã Vương quang thử kịch dám chè là « khéo dù nước mắt khóc người đời xưa », bởi nỗi là « cậu em út » chưa biết rung động với khung cảnh tha ma mị địa, được bố cục làm nơi hò hẹn cho mỗi tình đầu của mỹ nữ họ Vương.

Và bức thứ nhì là :

« NON thanh thanh...

NUỐC thanh thanh...

NUỐC NON như vè bức tranh tĩnh. NON NUỐC tan tành !

Giọt lụy trán nám canh...  
Thương sao đành?

Nhớ sao đành?

Trần hoàn xa cách...

Bông lai non nước thanh thanh». thi họa chặng có Đoàn thị Điểm mới « trả lời » nỗi Tân Đà bằng một bức sầu treo này :

« Cùng trồng lại mà cùng chẳng thấy Thấy x nh xanh những mây ngàn đâu.. Ngàn đầu xanh ngắt một màu... Lòng chàng ý thiếp... ai sầu hơn ai ?

D. T. T.

### Nhân lực văn nghệ

(tiếp theo trang 18)

thóc lớn nhất miền Nam Á, dù nuôi không những con dàn minh mà lại còn « cung đốn » cho biết bao phường tắm gội báo cõi, báo hại minh nữa!

Với những lý do và chứng cứ trên đây, lịch sử đã dạy rằng: dù đèn có khêu đèn mây ngọn đi nữa thi người dân Việt cung biêt trông vào ngọn nào, dù họ đến cửa... sinh, và dù có bị cắt ra làm bao nhiêu mảnh đi nữa thi, sau một năm, hai năm, mười năm, một trăm năm, hai trăm năm, dân Việt cũng vẫn lấy mồ hôi nước mắt và máu dão của mình để hàn gắn sợi hàn thành một mồi, để a lèn câu ca vạn cổ.

\* Trung, Nam, Bắc! chí cùng em!  
Chí em trồng đó, con chim gọi dan..

Chim kia còn biết gọi dan.  
Biểu chí trái, phai chí ban cùng em! »

Chí ban trái phải cùng em, để cùng nhau thu cả giang san về một mối!

Mặc cho con sông sâu nước chảy đổi giòng!

Mặc cho cây đèn khêu hai ngọn!

H. V. P.

KỲ SAU:

DIỄN VIÊN

31



## THUỐC CHẬM GIÀ CORTISONE

MỘT bác sĩ còn trẻ tuổi ở Montréal tìm tòi mới thấy một chất lạ, có thể làm cho nhân loại chậm già được.

Chất thuốc mới này có thể chế ngự được vài ba chứng: « suy nhược » — « mòn mỏi » — « yếu liệt » của nhân loại tức là có thể « cứu » được vô số bệnh nhân khỏi chết non nghĩa là chết trước ngày đáng chết.

Lạ thật ! thử thuốc mới sưu tầm dày, ngoại ra có cái đặc biệt riêng để dùng cho họ thèm, nó còn giảm bớt được những rắc rối cho thầy thuốc ở chỗ không cần phải mất thì giờ hỏi han lai lịch căn bệnh từ thuốc trước, như các thầy thuốc đã từng làm thuốc nay.

Không phải thuốc « trường thọ » đây chỉ là một chân lý mà ta có thể kinh nghiệm cũng thấy được rõ ràng và dễ hiểu.

Trong thân thể người ta cần phải có sự « thăng bằng » của chất hóa học tức là « Hormone » do thứ hạch nào đó sinh sản ra.

Chứng nào mực « thăng bằng » của 2 thứ hạch này đều nhau thì ngài cảm thấy sự khỏe khoắn như thường, rủi mà chất đó (Hormone) của các hạch nào đó sản xuất không được cân phản-nhau thì ngài sẽ cảm thấy sự « khó chịu » và sinh ra nhiều chứng bệnh khác, chứng đó tự làm ngài giảm thọ rất chóng.

Bác sĩ phát minh ra thứ đó là Hans Selye người Canada 42 tuổi.

Cách đây độ 50 năm về trước, nhận thấy một số 17.000 con chuột, phần nhiều là chuột bạch phát ra một thứ bệnh tương tự như bệnh của người, nếu mực « Thăng bằng » các.. thân thể làm việc vất vả làm than quá cũng bị « già » rất chóng.

Bác sĩ Selye có thể làm cho chuột bị bệnh suy nhược sút kém bao mòn thân thể để cho nó « chống già » và « chống chết ». Chứng chuột làm bệnh rồi, bác sĩ lại tiêm chất thuốc có thể làm cho chất hóa học có mảnh lực trái ngược lại ngang với mực « Thăng bằng » rồi các chất khác, bằng cách thí nghiệm trên đây.

Mới đây có một người đàn ông bị bệnh ống máu tràn (artérosclérose) họng nặng — huyết thòng gàng lâm

thì sẽ phát ra một loại bệnh ; còn cụm thứ hai sản xuất ra nhiều quá thì sẽ phát ra một loại bệnh khác.

Loại bệnh phát ra sẽ vạch ra cho ta hiểu đây là do ở sự chênh lệch của « Thăng bằng » thế nào đó, tiện cho phương pháp chữa bệnh đúng lối, bằng cách làm thế nào cho 2 thứ đó đúng chênh lệch là được.

Người bệnh điển hình kề trên mà bác sĩ đưa ra chữa thí nghiệm đó : áp lực ống máu rất mạnh và ống máu « tràn » là vì chất « D.C.A. » có nhiều quá. Ta phải tiêm « Cortisone » cho bệnh nhân để « trừ khử » bớt các chất có thừa thãi, thì bệnh nhân lành ngay.

Hai loại « Hormones » A.C.T.H. và Cortisone, vừa mới đây đã làm cho ai ai cũng quan tâm đến.

Bác sĩ Selye đã giải thích vì sao mà lại có thể hiệu quả được như vậy và nói thêm, nếu sửa đổi thêm đôi chút, chất này có thể còn chữa được nhiều bệnh khác nữa.

Bác sĩ G. A. Perrera hưởng ứng thuyết của Selye đã thí nghiệm chữa 5 bệnh nhân bị áp động mạch (Hypertension) bằng « D.C.A. » thí nghiệm thấy bệnh càng tăng thêm, sau đó bác sĩ lấy « Cortisone » chữa thi bệnh nhân khỏi ngay.

Bác sĩ Selye còn biết thêm nữa là : nếu chất « D.C.A. » có nhiều, không những chỉ sóng động riêng các ống máu lớn mà thôi, nó còn làm rắc rối đến bộ phận khác của thân thể nữa.

Bác sĩ G. W. Thorn cũng đã thí nghiệm chữa, bệnh ống máu « tràn » kinh niên, vừa có triệu chứng ở thận tim — và lá lách nữa — số hột máu trắng ít xuống và các tia máu trên da rất « bở » bằng A.C.T.H., sau đó 5 ngày da đã tốt tươi lại và sau 2 tuần là bệnh nhân lành.

Thứ thuốc mới này tức là một chất mà nó là một căn bản có sẵn trong thân thể ta đó thôi.

Chúng ta có thể chế ngự được bệnh đã kề trên một cách hiền nhiên rồi, thi cũng chưa có thể nói chuyện này thân thể ta không « già » nữa ; như vậy thi ta làm một cách đại dột, sự suy nhược và « già rụi » của thân thể là do luật của thiêng liêng.

Bác sĩ Selye sưu tầm ra đó không phải mục đích đó, mà chỉ sưu tầm cái linh hiệu của thuốc cho tốt hơn, để không cho bệnh « dày bừa » tẩm thân và chống « già » cho những người trong trạc tuổi chưa đáng già và đang mạnh mẽ đó thôi.

BÙI VĂN TRI thuật

(1) Xem lại thuốc Percorten của « Ciba » hộp 4 ống 5 và 10 mg

## GYRALDOSE

(Dược phẩm Chatelain)  
Dùng vào việc vệ sinh kín đáo  
của phụ nữ

Có bán khắp các tiệm thuốc Tây

TRỊ BẢO ĐÁM  
Nếu không hết trả tiền lại  
hùn cả tiền xe

Bịnh GINGIVITE — Nướu răng chảy máu.

Ung xỉ máu — NOMA ung xỉ tầu mă

PYORRHÉE — Nướu răng chảy mă.

Ung xỉ mă.  
L'HALEINE FORTE — Hôi, thui miệng.

NGUYỄN-XUÂN

Tốt nghiệp y khoa

Chuyên môn bệnh nơi miệng  
95 đường E Audouit — Bàn cờ, Saigon

VĨNH LỢI

Số 94 đường Tân Thành-Cholon

hay là

VĨNH HƯNG HIỆU

Số 19, đường Bô hữu Vị—Saigon

Lanh làm cửa sắt, đặt ống nước,  
máng xối, các đồ nhà tắm và cầu  
tiêu v.v...



Do cựu cai quản nơi nhà bán kiến Solirène-  
Heumann đảm nhận

Mỗi gia đình sáng suốt  
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

**BEKINAN Tiên**

(Quinine active)  
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu  
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

**LONKINAN Tiên**

(Quinine active)  
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu  
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

**Pharmacie Tiên**

98, Bd. Bonard — SAIGON



Kè từ nay quý Bà, quý Cô sẽ dạng vira lông vì « Song Hỉ Hoàn » chắc chắn là phương thuốc chuyên trị về bệnh máu huyết kém suy, ăn không ngon ngủ không được, béo bợt, sót ruột o chua, chảy nước dài, nhức đầu chóng mặt xây xẩm, bón uất...

Kinh nguyệt không điều hòa, môi lùn hành kinh đau bụng, nhức mỏi cùng mình đau lưng.  
Uống « Hoàn Cầu Song Hỉ Hoàn » máu huyết tốt tươi, da thịt nở nang, mịn màng, trẻ đẹp

lại và tất cả bệnh do máu huyết sanguine đều hết.

Thật là một phương thuốc quý giá cho các hàng Phụ nữ.

TỔNG PHÁT HÀNH :  
HOÀN-CẦU DƯỢC PHÒNG

99, Quai de Belgique Saigon — Và có bán khắp nơi

33

ĐỜI MỚI số 95

DẠY KHOA

## CHÂM CỨU

Trị bá bệnh

Một tháng thành tài.

Do Ô. LÊ CHÍ THUẬN truyền  
Nhà số 50/8 đường Duy Tân  
Tân Định (Sài Gòn).

Ở xa viết thư đề cò trả lời.

Có bán sách CHÂM CỨU  
THỰC HÀNH.



## TIN MÓI

Tuần báo trào phúng  
duy nhút hiện thời  
VỚI BA TIỂU THUYẾT DÀI  
SÁNG TÁC

Nhà thuốc

**ĐỨC LÂM SĨ**

16 đường An Điểm

CHOLON

Có để bán  
khắp nơi



Lao-xương, nhức.  
gân, té, bại, rung,  
rủ liệt, khớp cùi cõi  
thể, hoặc hàn thận  
bất toại.

dùng: Nhons-  
sâm hổ- cốt  
giao-hấp  
dần gân cốt,  
bồi bổ tinh  
huyết, phục  
hồi sức lực, mạnh mẽ



# Helvetica



## Máy-May Suisse "Helvetica"

TỔNG PHÁT HÀNH INDO COMPTOIRS. SAIGON

## Thủ hiếu danh từ dân chủ

(tiếp theo trang 14)

nguyện vọng chân chính của nhân dân chúng? Ta dám tin chắc rằng hội nghị sẽ không bị chi phối chăng?

Trong lúc ta, tức là nhân dân, chưa làm chủ hẳn vùng đất ta sống, ta chưa khôi phục chủ quyền, chưa có hòa bình, ta lại lo làm pháp luật để trị dân, chúng tôi e rằng pháp luật làm ra sẽ không phản ánh ý chí lành mạnh của nhân dân chút nào. Chúng tôi còn sợ nhân dân sẽ bị đặt trong một hoàn cảnh rối rắm và bế tắc hơn. Rồi nhân dân sẽ bị tay sai của thế lực nào đó cai trị một cách không trời đầu nỗi.

Ta không thể ví nước ta với nước Pháp khi dưới xong quân binh Đức. Thế mà ngay lúc đầu Pháp cũng chưa thiết lập quốc hội lập pháp. Mãi đến sau, quốc hội triệu tập xong, mà tình hình còn không ổn định, sự thù oán chưa tan, làm cho nước Pháp ương nhưyc khác thường.

### PHÁP TRỊ

THI hành « pháp trị » trong hiện tình nước nhà thật là việc chiếm bao. Trong lúc một tên sát nhon có thể bỗng vùng này mà chạy qua vùng kia dễ dàng, thi luật pháp chỉ áp dụng được đối với hạng người lương thiện, chứ không thể trường tri bọn người liều lĩnh.

Thêm nữa, quyền lực hành chánh không vận dụng được khắp cùng một vùng thì không thể thi hành « pháp trị » được. Ai là người trung thiệt với mình và với nhân dân ắt hẳn không dám nói thi hành pháp luật đồng đều khi chính mình không chắc được pháp luật che chở.

Trong lúc xã hội hỗn loạn, tiếng súng có thể nổ vô cớ, trong nước có những vùng cai trị khác nhau, thuế đánh không đồng đều, thi « pháp trị » chỉ có giá trị trên danh từ mà thôi. Khi mà người dân có thể bị bắt một cách bất thình linh không ai hiểu được do ai và vì lý do gì, bị bắt rồi đưa đi đâu cũng không ai rõ thì giá trị dân chủ cũng chỉ là giá trị danh từ.

Ta hãy nhìn vào một khoảnh đất mà ta muốn cây lúa. Nếu ta không dọn cho sạch cỏ già, cỏ đế và các thứ cỏ mọc rất mạnh, thi có thể nào ta cây lúa được chăng? Nếu ta dẹp cho các thứ cỏ đua nhau sống với lúa, phải chăng là lúa bị chết nghẹt ngay? Mà trước hết là ta phải làm chủ đất, ta mới có thể dọn đất.

Nói dân chủ cũng là nói điều hòa

xã hội và trật tự. Vô trật tự xin đừng nói pháp trị.

Trong hiện tình nước ta, ta cần nhận ra cái nào là *chánh yếu*, cái nào là *thứ yếu*. Ta phải biết chia việc kiến quốc ra từng giai đoạn mà giai đoạn nào cũng *tay nhân dân làm đối tượng*. Thi rồi ta tiến tới dân chủ. Bằng như ta không đặt việc ta làm trong thực trạng xã hội là ta di ngoài thực tại, để làm những việc không ăn thua vào đâu.

Muốn xây dựng dân chủ, tối tiên là phải đúc nền dân chủ, bởi vì dân chủ không thể kiến thiết một cách hờ hững.

Được. Ta phải biết vì *dân mới* có thể

## Người bạn nhỏ

(tiếp theo trang 23)

tiền, mắc hay rẻ. Cái cớ mà trẻ con biết rõ: khi mẹ cho con một vật gì là bởi vì mẹ thương con quá.

Bà nói tiếp:

— Bây giờ thì có tàu rồi, nhưng đại dương đâu?

Thì ra chúng tôi thiếu nhiều quá. Đại dương, theo bà giảng, là một vùng nước mênh mông. Người ta vượt đại dương trên một chiếc tàu.

Với chiếc tàu thủy, Hương và tôi tự nhiên sinh muôn di cho thật xa trên cái vùng mênh mông mà mẹ Hương nói. Hương bảo:

— Có cả mẹ Hương nữa.

Nhưng tôi nghĩ rằng đi như thế, sẽ lạc mất và tôi khóc. Đi như thế thi đến đâu? Điều đó thật đáng sợ.

Những ngày đẹp trời qua như thế cho đến một buổi chiều kia, mẹ Hương bảo hai đứa hãy hôn nhau, rồi bà ôm hai đứa vào lòng và đặt trên má mỗi đứa một chiếc hôn. Cùng với chiếc hôn của mẹ Hương, mà tôi thầm lệ của bà.

Từ buổi chiều đó, không còn mẹ Hương nữa, tôi chẳng bao giờ gặp lại cô bạn thời nhỏ của tôi.

Hộp phấn đánh mắt của mẹ Hương tôi còn giữ để sau này lén trộn vào phấn của mẹ tôi vì tôi nghĩ rằng nếu mẹ tôi đánh phấn đó vào hai má mà thi mẹ tôi cũng là mẹ của Hương vậy.

Từ buổi chiều đó không còn Hương nữa. Trong đêm khuya, gia đình Hương đã dời đi, không biết đi đâu, lặng lẽ quá như mặt trăng biến trước lục trời rạng.

Vào sáng sớm, tôi đến nhà Hương như mọi bữa thi thấy nhiều người đang hàn học chửi rửa mẹ Hương. Một mụ đàn bà béo phệ nghiến răng

tiễn tới chánh trị do dân. Những yếu tố tâm lý cũng không kém phần quan trọng trong sự thiết lập chế độ dân chủ. Xây dựng nền chánh trị cho nước Việt Nam, có thể nào ta đứng ngoài dân tộc Việt Nam được chăng? Có thể nào ta « nhập cảng » những thứ chánh trị mục nát đang sụp đổ, để làm kiêu mẫm cho dân tộc ta đang vươn mình tiến lên chăng?

Tôi xin đặt câu hỏi cho những ai trung thiệt với nhân dân. Và xin nói hẳn rằng chúng ta không cần bắt chước, mà cần có óc tim tài xây dựng một nền chánh trị dân chủ thích ứng cho dân tộc ta, một thứ dân chủ không biến thành vô chủ, dân chủ cả về ba mặt chánh trị, xã hội và kinh tế.

TRẦN VĂN AN

vì đã mất hai tháng tiền nhà. Nhìn những kẻ đó, tôi thấy có một cái gi đáng ghét trong đôi mắt họ.

Họ đi lui đi lại trong nhà, giành nhau từ chiếc ghế hư hay một cái tủ còn dùng được.

Còn tôi, tôi vừa nhìn thấy trong góc con búp bê thường ngày Hương chơi mà Hương nói với nó như với một đứa trẻ không bằng: ngủ đi, ngủ đi, mẹ về chờ... hò oi!

Tôi định chạy lại lấy búp bê về nuôi thì một người đàn ông thô bỉ dữ tợn đã đập nát em bé của Hương mất rồi.

Sợ hắn có thể cũng đập nát minh nữa, tôi chạy thoát ra đường, miệng gọi thầm: Hương! Hương! Trên đường về nhà, tất cả hoa lá từ trên cao rụng xuống chôn ngập tôi.

Tôi không thấy gì nữa cả cho đến khi nhìn thấy mẹ tôi, nhưng lại không trả lời khi mẹ tôi hỏi:

— Vì sao con khóc?

KIÈM MINH

## HỘP THƯ QUẢN LÝ

Chúng tôi có nhận được bưu phiếu của quý ông:

Trần Chi, Chùa Cầu, Hội An	400đ
Nguyễn Hữu Quảng SP 50.694 (T.D. E.)	84đ
Chu Tiêm Douanes et Régies Vientiane	200đ
Hoàng Công Hòn Kontum	400đ
Nguyễn Văn Thuận Vientiane	412đ
Lê Văn Thái Blao	224đ
Hồ Văn Trạch Cảnh q	250đ
Nguyễn Băng Đoàn Nam Định	260đ
Phan Đàm Quỳnh S.P. 50.658 (T.O.E.)	140đ
Nguyễn Văn Phúc Pakse	170đ
Nguyễn Văn Kiên Pakse	84đ
Lê Tài Sanh Kchész Mimot	28đ
Lê Nhữ Thành, Đồng Hới	200đ
Louis Lê Văn Ng Cánh sát Hà Tiên	40đ
Hoàng Án Tuyền, S.P. 4.349 (T.O.E.)	84đ
Bặng định Van, S.P. 4.483 (T.O.E.)	200đ
Lê Đăng Tiến, Vientiane	108đ
Nguyễn Văn Ty, Vientiane	100đ
Bùi Đức Vinh, Vientiane	100đ
Trúc Nam, Quảng Trị	196đ
Lý Văn Tâm, Hà Tiên	240đ
Trang Kim Hoành Long Xuyên	140đ

ĐA TA

# 7 ngày quốc tế

(tiếp theo trang 3)

ho quốc hội phê chuẩn. Bản quyết định cần cù vào ý kiến của ông tổng trưởng quốc phòng Nam Hàn Son Who Nil cho rằng quyết định của Mỹ có thể làm xuống tinh thần của dân chúng Nam Hàn.

Chính các giới thao tin ở Seoul đã iết rõ như trên.

## Nữ hoàng Elizabeth II bị hăm ám sát?

Một phát ngôn viên bộ Thuộc địa uyên bố rằng bộ này không nhận được tin tức gì về những tin đồn hăm ám sát nữ hoàng Elizabeth II ước Anh.

Lời hăm dọa này được phát biểu trong một bức thư gửi cho Sir Lickin Botham, thống đốc miền bắc Aden.

## Dân số trên thế giới tăng già

Văn phòng thống kê loan báo rằng dân số thế giới tăng già mau lẹ đến chừng bao lâu nữa sẽ không đủ lực lượng để nuôi sống.

Văn phòng đã kêu gọi nước Mỹ và các nước lớn khác hãy dùng mọi phương tiện để sản xuất nông phẩm

và kiểm soát việc sinh đẻ.

Hiện nay, số tử giảm bớt lần và số sinh sê tăng gấp đôi trong vòng ba chục năm hoặc ít hơn nữa.

Văn phòng thêm rằng hiện có thể chế ra loại thực phẩm nhân tạo, nhưng còn phải một thời gian nữa mới sản xuất đủ.

### Thượng nghị sĩ Mac Carthy tố cáo chính phủ dân chủ đã đề hơn 30 ngàn sách cộng sản trong những thư viện

Thượng nghị sĩ Joseph Mac Carthy đã tố cáo chính phủ dân chủ đề hơn ba chục ngàn quyển sách có tính cách cộng sản rõ rệt, hay thân Nga, và chống Mỹ, trong những thư viện của sở thông tin Mỹ tại các xứ ở ngoại quốc.

Ông Mac Carthy tố cáo việc này

#### BÁO MỚI

Chúng tôi được tin đến ngày 18 tháng 4 Dương lịch này, nhật báo THỜI ĐẠI sẽ xuất bản hàng ngày, do ông Phạm Xuân Thái làm chủ nhiệm.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và chúc đồng nghiệp mạnh tiến.

ĐỜI MỚI

trong một báo cáo của ủy hội điều tra mà ông điều khiển.

Theo báo cáo này, các tác phẩm bị cấm đều do những nhà văn cộng sản ủng hộ viết ra.

Báo cáo cũng cho biết rằng một cuộc điều tra đã khởi sự trong sở chuyên trách về các thư viện tại nước Mỹ.

### Chánh phủ Việt-nam và Thái-lan thương thuyết về việc hồi hương 10.000 Việt kiều ở Thái-lan

Các nguồn tin thông thạo cho biết rằng các chánh phủ Thái Lan và Việt nam đang thương thuyết về vấn đề hồi hương gần 10.000 Việt kiều tại xứ Thái Lan.

Các Việt kiều sẽ hồi hương về Sài-gòn là một phần trong số 50.000 người Việt Nam tản cư qua Thái Lan khi Pháp chiếm lại Đông dương hồi năm 1945 và 1946. Tháng Mai năm rồi, khi Việt Minh tiến vào Thượng Lào thì vấn đề các Việt kiều đã được nêu lên thành một vấn đề quan trọng đối với nhà cầm quyền Thái Lan.

#### Chài Brillantine

#### BOBEL

Tức là xúc dầu thơm thứ quý nhất

## NGÀY MAI ĐÃ MUỘN RỒI

(tiếp theo trang 29)

Không có tội lỗi gì cả, đây chỉ là một ụ tim tội ác minh chưa biết rõ. Tôi đã phải chăng chính ở bà đã tạo ra.

Bác sĩ cũng góp lời:

— Không nên buộc cho trẻ những lỗi mà chúng còn lâu mới phạm phải những lỗi đó. Đừng ruồng bỏ chúng khi chúng chưa hẳn là những người phạm lỗi.

Cô giáo Châu từ lúc này đến giờ vẫn ngồi yên bày giờ cũng lên tiếng:

— Lỗi của chúng ta tất cả, vì chúng ta đã không cho trẻ biết những điều chúng khắc mắc.

Ông cha cố cũng góp ý kiến:

— Con người phải làm chủ được ý muốn, ngự trị được thủ lĩnh của mình. Nhà thờ cũng không sao lảng trong việc giáo dục sinh lý cho con người. Theo lời của hồng y giáo chủ Verdier thì chúng ta không nên để thủ lĩnh điều dắt chúng ta để di đến chỗ phi pháp hoặc ngược với luân thường đạo lý, nhưng chúng ta phải cần thận giải tỏ ràng rợn bí mật của con người và bỗn phận của con người ở trên cõi đất này...

Ngoài trời đã hé sáng. Cơn giông đã tan từ lâu. Ngọn đèn biển sang màu đỏ xanh.

Ông cha lại cố lầm bầm:

— Nguyên do cũng chỉ vì ảnh hưởng của chiến tranh gây nên cả. Chiến tranh đã giết hại bao vạn sinh linh, đã tàn phá bao nhiêu nhà cửa, của cải và đã tạo ra lâm xã hội hỗn độn. Người còn sống sót đã hư hỏng mà lớp người ngày mai cũng hư hỏng nốt! Con người đã dám tự hào hơn vạn vật sao lại phạm những hành động thấp hèn đến thế!

Thầy giáo Sắc đứng dậy nói một hơi dài. Lời thầy lưu loát như lúc thầy lên lớp cho học sinh trong giờ học về luân lý:

« Tương lai của một thế hệ thanh thiếu nhi mai sau cần cứ ở sự tổ chức xã hội ngày nay. Một xã hội hỗn độn chỉ có thể để ra một lớp thanh thiếu nhi hư hỏng nhưng nếu xã hội có tổ chức thì lại tạo ra một thế hệ thanh thiếu nhi lành mạnh. Sau chiến tranh thứ hai, tình trạng của thanh thiếu

HẾT

GIANG TÂN

## Giá báo Dời Mới dài hạn ở Nam-Việt (cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên:  
ông TRẮC - ANH  
96 Colonel Grimaud — Saigon

## Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras-Saigon — Điện thoại số 21.133

Lành đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

## BASTOS



Trị bá chứng hay nhút  
47,rue Canton-Cholon

Bà môn học rất cần thiết cho các bạn thanh niên:

### Xã hội học Kinh tế học Chánh trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hàm thụ.  
Hồi chương trình điều lệ:  
COURS DE SCIENCES SOCIALES  
82-84, Bld. de Belleville—Paris



CLICHÉ DAU

Bát Tô tuổi đã dư trãm, nghìn tám ba tám (1838)  
là năm ra đời,

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành  
diệu lại người không ưa.

## NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí lôi cuốn lòng hiểu kỳ tất cả quý khách thành phố

Hoàng Thơ

sát chay và  
trinh bầy

# NGƯỜI VĂN KÍM

Hiếu Đế  
nhân vật



94.— Tiễn chồng và Heo ra đi, Lên thuyền thử cảm thấy tất cả sự vắng vẻ, chán nản của người ở lại.



97.— Hùng và Heo ngày đêm mài miết đt



95.— Đời bạn lặng lẽ, hằng hái lên đường.



98.— Tin Nhợt dồn hàng chặng kao lâu lan truyền khắp nơi, với các biến động xảy ra đó đây trong nước.



96.— Già Nghĩa tuy đã tuổi tác mà cảng thiỷ  
bung bừng lên :  
— Lúc này mơ nên đt theo cậu...



99.— Biển chuyền đồn đập...

HẾT