

Tuần Báo Xã Hội Văn Hóa Nghị Luận

ĐỜI MỚI

Wason
AP95
V6D64

SỐ 94

Từ 14 đến 21-1-54

NAM VIỆT..... 5\$00
TRUNG, BẮC, MIỀN, LÀO..... 7\$00

TRONG TẬP NÀY :

- CHÁNH TRỊ HIỆN TÌNH DƯỚI MẮT CHÚNG TÔI
- ĐẶT LẠI VĂN BÈ : VÌ AI MÀ SÁNG TÁC ?
- ĐỘNG VIÊN VĂN NGHỆ
- PHÊ BÌNH PHIM NHẬT XUẤT CỦA TÀO NGU
- NGOẠI Ô SAIGON VỚI NHẠC KỊCH
- PHÓNG SỰ : TRÁI CÂY MIỀN NAM
- ĐIỆN ẢNH NHỰT 1954

HÌNH BÌA TRONG NĂNG SƠM

Ảnh của Tchen Fou Li

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN
117 Đại-lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
Điện thoại : 793—Chợ Lớn
Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN
Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG
Quản lý : TRÁC ANH
Hộp thư 353 Saigon



BỨC THƯ TÒA SOẠN

ĐỜI MỚI MÙA XUÂN

Cùng bạn đọc thân mến,

SUỐT một năm qua, bạn đọc xa gần đã tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng tờ **ĐỜI MỚI** cho nó thành cơ quan ngôn luận chung của nền Văn Nghệ Mới.

Sự cộng tác chặt chẽ giữa độc giả và tòa soạn **ĐỜI MỚI** đã đưa tới một kết quả cận cảnh là: tờ báo mỗi ngày một vươn đến một trình độ hợp với đà tiến hóa của dân tộc và của quốc tế.

Kết quả đó đã được thể hiện, về cả hai phương diện nội dung và hình thức ở trong tập san **ĐỜI MỚI SỐ XUÂN**.

Đọc **ĐỜI MỚI SỐ XUÂN** các bạn không những sẽ gặp được những ý tưởng, những sáng kiến, những chủ trương quen thuộc, do chính ngay các bạn gây dựng nên, mà các bạn lại còn được dịp kiểm điểm lại thành tích của các bạn trong năm qua, để đồng thời nhìn nhận được thấu suốt quá trình phát triển của Văn nghệ xứ sở năm 1953.

Đọc **ĐỜI MỚI SỐ XUÂN** mới so sánh được mức độ tiến triển của Văn hóa nước nhà đối với Văn hóa nước ngoài.

Vì **ĐỜI MỚI SỐ XUÂN** là một sáng tác phẩm có tham vọng làm chứng cho thời đại, làm chứng cho sự cố gắng của bạn đọc **ĐỜI MỚI**; và sự chấn thành cầu tiến của kỳ giả **ĐỜI MỚI**.

Tòa soạn **ĐỜI MỚI** cảm

Ý KIẾN BẢN ĐỌC

Ý KIẾN BẢN V.D. (Saigon)

...Đọc và theo dõi báo **Đời Mới** của ông tôi nhận thấy những điểm sau đây:

— Về Chính trị: Có sự phân tích và nhận định chính xác, phần này đặc già và nhân dân khêng lù trong việc theo dõi tình hình của nước nhà; khi người ta đã hiểu rõ mới làm và tích cực làm nghĩa là gop công xây dựng cho nước Việt Nam hoàn toàn **Đời Mới**, trong ấy nếu tôi không lầm, **Đời Mới** rõ gop công đáng kể.

— Về Văn hóa: Nội dung tiến bộ, phê bình có hiệu quả và đúng đắn những tác

người trí thức ham đọc mà cả đến những người vừa qua lớp đánh vẫn đã ham xem **Đời Mới**.

Nếu ý nghĩ tôi không nhầm về câu ấy, và nếu muôn phô thông nó thì nên viết...

* Nếu đã đưa ra bản kim chỉ nam cho con thuyền bị trật bão, lạc lối đi, thì đã có phần tìm ra lối thoát. Chỉ sợ đã có lối thoát mà thuyền không theo lối ấy...

Theo ý của tôi, tôi thấy câu: « Chỉ sợ đã có lối thoát mà thuyền không theo lối ấy » không được phô thông cho lắm. Câu này nó chỉ cho những bạn đọc có ít kinh nghiệm về chính trị mới hiểu được. Còn những bạn ít suy nghĩ thì khó hiểu lắm. Mà chính tôi cũng thấy nhiều bạn thắc mắc về ý nghĩa của câu này quá sâu xa.

Vậy tôi mong rằng về mục viết về chính trị, thì nên dùng những danh từ thiết thực để hiểu, cho tất cả bạn **Đời Mới** được am tường, sở dĩ tốt viết như này vì số bạn đọc **Đời Mới** tôi nhận thấy chẳng những

Nay kính thư

CÙNG BẠN ĐỌC

Chung quanh vấn đề giá báo

Nhiều bạn đọc xa gần hoặc gửi thơ đến quản lý, hoặc nói với các bạn tiếp xúc tòa soạn và quản lý, ngờ ý muốn cho giá báo tăng lên ít nhiều. Các bạn ấy sợ rằng sự cố gắng của số anh em có phận sự làm cho tờ báo sống lâu dài, không kéo dài mãi được.

Thật ra thì từ ngày giá giấy lên gần gấp đôi, lương thày thợ đều lên, ty quản lý nghỉ đủ phương châm tiết kiệm cắt giảm giá báo hầu được một số đông người đọc. Quả có thêm số độc giả, nhưng chưa theo kịp sự tăng cao số phi. Vì thế mà gần đây chúng tôi kêu gọi các bạn xa gần, mỗi người ráng cho thêm một bạn đọc.

Đề các bạn nhận rõ tình thế khó khăn của nhà báo xin mời bạn nào có thể dừng bước lại nhà báo, xem qua việc làm ở các bộ phận, như là: quản lý, biên tập, nhà in, xưởng cát dỗng, phát hành. Các bạn sẽ tin rằng tất cả nhân viên **Đời Mới** đều một lòng nỗ lực làm việc trong vòng tiết kiệm.

Chúng tôi chờ đến Tết, nếu số bạn đọc không lên đúng như đề gác thăng bằng giữa hai số tiền thầu và xuất, thì chúng ấy chúng tôi sẽ cho lên giá báo. Nhưng quyết không có ý nào lợi dụng lòng tin tưởng của bạn đọc.

Tuy là sẽ lên giá đi nữa, giá ấy sẽ lên đối với các bạn mua lẻ. Còn đối với các bạn mua dài hạn trả tiền trước thì có phần chắc là giá báo sẽ giữ nguyên.

Xin các bạn xa gần đề ý cho.
ĐỜI MỚI

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn 447 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán.

Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lệ trả lại bản thảo.

— Bài viết về Tòa Soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

Giá báo **Đời Mới** dài hạn (cả tiền trước phí)

TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng....	28.000
3 tháng....	84,00
6 tháng....	168,00
1 năm.....	336,00

Bắt đầu từ **Đời Mới** số 72.

Bru phiếu xin đề tên:
ông TRÁC ANH

96 Colonel Grimaud — Saigon



Giữa Nga Mỹ sẽ có nhượng bộ nhau

T RONG tuần trước, tôi có bàn với bạn đọc rằng có nhiều triệu chứng năm 1954 tình hình thế giới sẽ êm dịu hơn năm rồi. Từ lùi Nga và Mỹ sẽ bắt gãy nhau, hoặc sẽ thương đồng nhượng bộ, hoặc sẽ có một nước nhượng bộ.

Căn cứ ở tin tức thế giới gần đây, chúng ta thấy Nga có giọng hòa nhã hơn lúc trước nhiều. Còn Mỹ thì trái lại tỏ thái độ rất cứng quyết.

Như chúng tôi có nói qua, Nga sẽ nhượng bộ, nhưng trước đó ở khắp nơi, Nga sẽ nỗ lực tấn công hoặc bằng chính trị hoặc bằng quân sự. Cố điều mà chúng ta cần thắc mắc là không thấy Trung hoa tố thái độ. Cố kẽ cho rằng Trung hoa hoàn toàn lệ thuộc Nga số; điều ấy chưa át. Chắc một việc là Trung hoa đã tổn hao rất nhiều ở Triều Tiên để cho Nga số thủ lợi.

Bằng chứng Nga số dịu dàng là gần đây dài bá âm Moscow, trong một bài bình luận, có cho thấy biết rằng ngoài sự thỏa thuận giữa Nga Mỹ thì không còn tìm hòa bình ở đâu ra. Lý do khiến Nga số không giữ thái độ cứng ngạnh có lẽ là ở trong nội bộ khối Nga số, các nước chư hầu ở Trung Âu lần lượt tìm đường quay khỏi Biển đầu Trung hoa không muốn di riêng.

Trong lúc ấy Mỹ cho biết rằng lúc nào mình cũng sẵn sàng đối phó bằng mọi cách, bắt luận ở Âu Châu, Triều Tiên hay ở Đông Nam Á. Trước Quốc Hội, Tổng thống Eisenhower có nói rõ chính phủ Mỹ sẽ tăng gia viện trợ các nước Đông Dương, tiếp tục viện trợ chính phủ Đại Loan, và ở Triều Tiên thì mặc dầu thời bình chờ lúc nào cũng lập tức quay lại đối phó mọi tấn công, bắt cứ ở đâu lại; Mỹ sẽ giữ căn cứ quân sự ở Okinawa, và sẽ luôn luôn tiếp viện các nước Đông Nam Á.

Lấy đó mà suy thì có lẽ Nga Số đang tìm thế lực hùn cầu mưu. Bao rằng Nga Số thực tâm nhượng bộ, hay Nga Mỹ có lòng nhượng bộ nhau là việc không bao giờ có.

Chính vì một bên cường quyết, một bên chưa chuẩn bị chưa xong chiến tranh, mà thế giới sẽ được hưởng hòa bình phản nào trong những ngày sắp tới.

VĂN LANG



Hội nghị sơ bộ của bốn đại diện Anh, Pháp, Mỹ, Nga, khởi sự tại Berlin

Các đại diện của bốn vị cao ủy Anh, Pháp, Mỹ, Nga tại Đức đã khởi sự mở phiên hội sơ bộ tại Berlin.

Mục tiêu của hội nghị này là tìm cách thỏa thuận với nhau về việc chọn lựa tòa nhà để làm nơi hội nghị của các đại diện bốn cường quốc vào lúc cuối tháng này.

Tam tướng Tây phương sẽ hội họp trước khi mở hội nghị tay tư ở Berlin

Các giới ngoại giao Pháp ở Paris nghĩ rằng rất có thể ba ngoại trưởng Tây phương mở cuộc hội họp riêng biệt trước khi mở hội nghị tay tư ở Berlin.

Cũng các giới này cho biết rằng có lẽ cuộc hội họp sẽ khai diễn ở Berlin hoặc ở Paris, tuy nhiên chưa có quyết định nào về vấn đề này.

« Đóng Dương có lẽ là một trong những vấn đề tranh luận ráo riết nhất tại hội nghị túc cường sắp tới »

Trong báo « Information », Bà Genesiev Tabouis có quyết định sau khi ký giả Mỹ Joseph Alsop « phòng văn » hai ông Bidault và Jacquet, các chính phủ đồng minh đều tin chắc rằng « vấn đề hòa bình ở Đông Dương sẽ là một trong những vấn đề tranh luận ráo riết nhất tại hội nghị Berlin », hay « ta cũng được nói đến nhiều ngoài hành lang. Hơn nữa, bài xã thuyết báo Nga « la Pravda » có xác định rằng « vấn đề hòa bình ở Đông Dương là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong sự tiến triển của tình hình quốc tế, cần phải giải quyết trong một thời gian tương đối ngắn ».

Bà Tabouis có thêm rằng khi Mỹ cấp 385 triệu đô la cho chính phủ Pháp,

có thể thực hiện nhờ tổ chức Cộng đồng phòng thủ Âu châu có đủ sự bảo đảm về an ninh Âu châu ».

Thủ tướng Laniel vẫn được tín nhiệm

Với một đa số hơn sự trung tính của mọi người, quốc hội Pháp đã bỏ ý tín nhiệm thủ tướng Laniel một lần nữa.

Trong cuộc biểu quyết này, thủ tướng đã được một đa số là 319 tham dự ủng hộ chống 249 tham dự, tức là thủ tướng đã được 5 tham dự hơn đa số tuyệt đối, mặc dù trong cuộc biểu quyết này đa số tuyệt đối không phải là một điều kiện rất cần thiết.



LANIEL

Theo lời của thủ tướng, thì ngoại trưởng Georges Bidault sẽ đại diện nước Pháp tại hội nghị Berlin với tư cách nhân viên của một chính phủ được nghị viện ủng hộ vững chắc.

Diễn văn của thủ tướng Laniel do ông Reynaud đọc tại hội đồng Cộng hòa

Hội đồng Cộng hòa đã nhóm một phiên bất thường.

Phó thủ tướng Paul Reynaud đã đọc bài diễn văn của thủ tướng Laniel đã đọc tại quốc hội Pháp.

Ông Dèbre, thượng nghị viên thuộc Tập đoàn dân chúng Pháp đã công kích hành động của chính phủ.

Nói về vấn đề Đông dương, ông Dèbre tuyên bố đại khái:

« Có hai vấn đề cốt yếu phải được (đọc tiếp trang 38)

Tuần lễ Kinh tế Quốc gia

Thông cáo của Thiếu tướng Lê-văn-Viễn

Thủ-lãnh Quân-Đội Quốc-Gia Bình-Xuyên
và Chủ-tịch Mặt Trận Bình Dân

Để tránh mọi sự hiểu lầm có thể đem lại hoang mang trong dư luận nhân dân, với tư cách chủ tịch Mặt Trận Bình Dân, tôi xin cho đồng bào biết rằng :

Mặt Trận Bình Dân cả và đồng chí của tôi không chia sẻ trách nhiệm chánh quyền với Hoàng thân Bửu Lộc.

Chúng tôi lúc nào cũng tôn kính vị lãnh tụ tối cao của dân tộc là Đức Quốc trưởng Bảo Đại và vẫn được ngài tín nhiệm, nhưng chúng tôi muốn đề cho Tân Thủ-tướng thí nghiệm chánh sách mới. Đây là một cuộc thử thách trong một tình thế càng ngày càng thêm nghiêm trọng.

Về công cuộc cứu quốc, nếu cần, là lúc nào chúng tôi cũng có mặt.

Ký tên : LÊ VĂN VIỄN

Tin chiến sự

Mặt trận chính trong tuần vắn xoay quanh ba trục chính: Điện Biên Phủ, Trung châu và Lào. Mặt trận Lào sôi nổi từ Bắc đến Trung. Tình hình càng ngày có thể nói càng khẩn trương. Cố tin về cho hay có những toán quân nhỏ của Việt Minh tấn công ở khắp nơi vào các đồn binh.

Bắc Lào cũng như Trung Lào đang chuẩn bị những trận đánh lớn.

Trong tuần qua những trận gáp gỡ giữa hai bên, đáng kể chỉ có cuộc phục kích của Việt Minh vào một đoàn công voa xe nhà binh tiến về hướng Saravane trên quốc lộ số 43. Tchépone hinh như cũng đã có bóng Việt Minh. Tchépone ở trên quốc lộ số 9 chạy từ Savannakhet tới Quảng trị. Con lô này đã được dùng để tiếp tế cho Ai Lao, khởi từ Tourane. Muốn tới Tchépone, Việt Minh đã vượt ngang dãy núi Hoành Sơn, ở đèo Ai Lao dưới chân dãy núi gọi là « nanh cọp ». Đèo Ai Lao là nơi phân chia Ai Lao và Trung Việt.

Một trận đánh khác đã diễn ra ở chân một ngọn núi giữa quân đội Pháp Việt từ Quảng trị xuất phát lên với các đơn vị Việt Minh ở vùng này.

Trung Lào hoạt động không kém. Sau khi vượt qua đèo Nao Neua, bộ Thakhek, lực lượng chính của Việt Minh đang tập trung quanh Sêno. Họ ăn nupper trong khoảng riêng thưa rộng mènh mông bao phủ cánh đồng bằng ở khoảng giữa sông Cửu Long và dãy núi Hoành Sơn nhưng họ luôn luôn xuất trận bất thành linh. Vừa rồi, các trận đánh dữ dội diễn ra suốt ngày ở vùng phụ cận làng Đông Ken. Trận đánh đã xảy ra trong vùng cây rậm rạp nên có thể nói rất hồn đồn.

Suốt ngày đêm tiếng súng, bom nổ không lúc nào ngớt.

Điện Biên Phủ, pháo đài quan trọng sau cùng của Pháp trên xứ Thái; gọng kìm

trong tuần này, ở khu Hải phòng Việt minh tấn công đồn Đông xuyên nhưng bị đánh lui.

TRUNG VIỆT

Mặt trận Lào ảnh hưởng đến mặt trận Trung Việt nên suốt tuần này trên quốc lộ số 9 đã xảy ra nhiều cuộc phục kích.

Cách Mỹ Chánh, 5 cây số cũng đã xảy ra một cuộc đụng độ với một cuộc phục kích của Việt Minh vào quân đội Liên quân. Ở vùng Đại Luộc mà quân đội Pháp mệnh danh là « Khu phố Buôn hòn » hai bên cũng đã gặp nhau.

NAM VIỆT

Dù kích Việt Minh làm náo động trong các khu Sóc Trăng, Mỹ Tho và Thủ dầu Một. Trong khu Thủ dầu Một, 2 đồn bốt bị tấn công nhưng binh sĩ trong đồn đã chống trả kịch liệt.

Nay mai ông Marc Jacquet lại sẽ đến Đông Dương

Ông Marc Jacquet, bộ trưởng Liên quốc, có ý muốn sang Đông Dương nay mai. Nhờ sự bỏ thăm tín nhiệm chánh phủ tại quốc hội khiến cho tình hình nội bộ Pháp quốc đã được rõ rệt và nhờ hội nghị Berlin có lẽ nhóm nhiều tuần lễ, nên ông có thể lưu lại Đông Dương được lâu ngày hơn chuyến trước.

Ông Marc Jacquet định lúc qua Đông Dương sẽ nghiên cứu chương trình rộng lớn về tình hình quân sự và chính trị của xứ này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng có ý chỉ khởi hành sau khi sự khủng hoảng ở Việt Nam được giải quyết.

Kiến nghị của Ban Quản trị Nghiệp đoàn Ký giả Nam Việt

Ban Quản trị Nghiệp đoàn Ký giả Nam Việt vừa công bố một Bản kiến nghị như sau :

« Xét vì Ban Trung ương Chấp hành Tổng Liên đoàn Thiên chúa giáo Việt Nam tức Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam đã có nhiều hành động trái với nguyên tắc và tinh thần của Nghiệp đoàn,

« Xét vì báo chí cần được tự do để có thể diễn đạt nguyện vọng chân thành của dân chúng ;

« Ban Quản trị Nghiệp đoàn Ký giả Nam Việt nhóm họp chiều ngày 4 tháng giêng (dương lịch) 1954 tuyên bố :

— Nghiệp đoàn Ký giả Nam Việt đứng độc lập trên phương diện nghiệp đoàn ;

— Yêu cầu Chánh phủ Việt Nam thi hành tự do báo chí.

« Hai bản kiến nghị trên sẽ đưa ra đại hội đồng Nghiệp đoàn Ký giả nhóm rất gần đây biếu quyết ».

Ký tên : BAN QUẢN TRỊ
NGHIỆP ĐOÀN KÝ GIẢ NAM VIỆT



Tôi muốn làm ông Tòng bộ trưởng

LÀM Ông Bộ trưởng hay ông Tòng trưởng, (có lẽ rời đây có chức Tham Trưởng — tham nghĩa là tham chánh, chánh là chánh quyền. Ông Tham trưởng là Ông Tham có quyền chánh) chắc là vui lắm. Cho nên, mỗi lần có thay đổi chánh pù là lâm người rộn rip dự bị làm Ông Trưởng Tòng Bộ (nói chung cho gọn, khỏi phân biệt Tòng với Bộ).

Bá Đương tôi mỗi tuần viết ngược viết ngạo cung chán, phần thì lương bổng ít ỏi, cũng muốn làm Ông cho có kè bầm ngài cho sang trọng với người. Nhưng làm cách nào bây giờ cho người ta đè ý đến mình? Nghe nói Hội Nghị Toàn Quốc có ảnh hưởng chánh trị tốt, mình muốn cậy Ông chủ hưu nhiệm lấy tư cách Tòng (cùng Tòng nữa) thư ký để giới thiệu mình.

Ông chủ nhiệm tôi băng lóng. Ông dạy tôi suy nghĩ một đêm, chuẩn bị trả lời ông mấy câu hỏi dưới đây, ông xét tài bộ tôi rồi mới chịu cho tôi lên chun.

Câu hỏi : 1.— Việt Nam có bao nhiêu tuổi ? 2.— Đàn bà Việt Nam làm mẹ mấy nước ? 3.— Nam kỳ quốc do ai khai sanh ? 4.— Muốn làm bộ trưởng đê làm gì ? 5.— Mất chức rồi chịu trở lại viết báo không ?

Vòn vẹn 5 câu rất dễ trả lời. Tôi cười tự đắc ; không suy nghĩ nhiều. Sáng ngày tôi chực ông chủ nhiệm đến, xin được ông tiếp trước, vì suốt đêm tôi mừng quên ngủ, mừng rằng thế nào tôi cũng được giới thiệu làm bộ trưởng.

— Sao ? Nhà văn nói ngược, trả lời được chưa ?
— Thưa được. Xin cho tôi nói :

1.— Nước Việt Nam chưa có tuổi nào. Sẽ được một tuổi bắt đầu ngày tôi sẽ làm bộ trưởng. 2.— Đàn bà Việt Nam là mẹ vạn quốc ; 3.— Nam kỳ quốc do Cao Miên khai sanh ; 4.— Tôi muốn làm bộ trưởng đê khai chiến với loài ruồi, muỗi và mòng ; 5.— Mất chức rồi tôi sẽ không trở lại viết báo ; và tôi sẽ xin xuất dương.

Nghe qua, ông chủ tôi không vui lắm. Ông hỏi :

— Tại sao Việt Nam chưa có tuổi nào ?
— Tại tôi chưa ngồi ghế bộ trưởng, mà tôi là ái quốc số 1.

— Tại sao Nam kỳ quốc do Cao Miên khai sanh ?
— Tại họ bỏ lại đất quá phì nhiêu.

— Tại sao ông muốn khai chiến với loài ruồi, muỗi, mòng ?
— Bởi vì giống ấy nhiều quá. Tôi sợ chúng hút hết máu... trâu bò không còn mà cày ruộng, rồi tôi không gạo ăn.

— Tại sao xin xuất dương ?
— Vì nghe nói ở Tây dương có nơi dành « cát » các ông lớn thất nghiệp ; tôi muốn được người ta cắt lén tử tế như đồ xưa vậy.

— Nói có lý, nhưng ngược... Ông chủ tôi bảo.
Rồi ông không chịu giờ thiệu.
Giận lắm, tôi truy ra, thì ông sợ mất cái thắng



141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ cũ) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Chuyên trị : Bình đàm bà và con nít
Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khán binh : Chiều từ 4 đến 7 giờ



THÁI BÌNH

DIÊN LINH CỐ

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Là một phương thuốc đại bô cho Nam, Phụ, Lão, Âu, làm cho khí huyết điều hòa, đầy đủ, tươi nhuận, cơ thể tráng kiện, lại chuyên trị các bệnh huy lao, ton thương, bồi bò não óc, dưỡng tâm huyết, nhuận phế kim, kiện tỳ vị, mạnh gân cốt.

Các nhà Sỉ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG, BINH nên dùng thuốc này vì là một phương thuốc điện linh ích thọ, đại bô ngũ tạng lục phủ, công hiệu vĩ đại, chắc chắn không có thứ nào sánh bằng.

Thái bình DIÊN LINH CỐ, rất cần cho giới tri thức để bồi bô tinh thần, mờ mang não óc, và cũng cho giới cần lao để thêm sức khỏe, và bền dẻo hàn tất cả công việc trời chiếu.

Tổng phát hành :
Nhà thuốc
THÁI BÌNH DƯƠNG
25, Rue des Artisans—Cholon
Có bán khắp nơi

Đại diện Đời Mới - Tin Mới tại Paris

Ông Nguyễn Bảo Toàn, một nhà viết báo kỳ cựu, cựu Giám đốc tờ *Dân Mới* trước chiến tranh. Địa chỉ: 82-84, Boulevard de Belleville Paris.

Các bạn ở Pháp muốn liên lạc với nhà báo xin do nơi ông Toàn và muốn mua báo, cứ đóng tiền nơi:

Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie
74, rue Saint Lazare Paris

Tran van An compte № 48.198
Có thẻ mua mandat carte gởi đến.

Giá báo tại Pháp quốc có cả tiền cước ph.t:

ĐỜI MỚI

3 tháng 2.250 frs (!)
6 tháng 4.450 frs
1 năm 8.800 frs

TIN MỚI

trào phúng văn nghệ:
3 tháng 1.200 frs
6 tháng 2.350 frs
1 năm 4.650 frs (2)

(1) Giá vé gởi máy bay mỗi tập Đời Mới 11\$40 (111 frs) nên giá báo tại Pháp trả trước quá cao.

(2) Giá này sẽ bị thay đổi, nếu đồng bạc bị sụt giá đối với đồng quan.

Sau khi gởi tiền vô banque, lấy biên lai gởi đến quản lý Trác Anh, hộp thư 333—SAIGON.

Thể lệ đăng quảng cáo trong tập Xuân Đời Mới

Tập XUÂN ĐỜI MỚI kề gop là ba số. Những quảng cáo đã đăng trong Đời Mới từ trước vẫn được hưởng giá thường là ba số. Những quảng cáo mới, chỉ đăng trong tập XUÂN ĐỜI MỚI, phải chịu một giá cao hơn là kẽ như đăng bốn kỷ.

QUẢN LÝ ĐỜI MỚI

TRẢ LỜI CHUNG NHỮNG CÂU HỎI CỦA CÁC ANH CHỊ EM 3 KỲ HỎI CHUNG TÔI :

THUỐC RUỘU 39 AN CÚ trị những bệnh gì?

THUỐC RUỘU 39 AN CÚ trị Phong thấp; Nhức mỏi tay chân, Ngứa lở mìn mìn mày.

THUỐC RUỘU 39 AN CÚ chủ trị: oai gán; Tê tay, Tê chân, Sụn chon, xui tay.

THUỐC RUỘU 39 AN CÚ chủ trị: Bại thủng, Bại luôn không cử động được hay bẩn thân. Phù thủng khô hay nước.

THUỐC RUỘU 39 AN CÚ trị dứt bệnh bón uất. Đau lưng hay chóng mặt hay mệt rất mau công hiệu.

Uống liên tiếp hai hộp thuốc 39 AN CÚ thì thấy khoẻ lại, mọi bệnh đều thấy đỡ an ngon ngủ yên.

Dược liệu dùng chế thuốc rượu 39 AN CÚ gồm có thuốc Bắc và thuốc Nam. Thuốc Bắc, thi có: Chánh Thục địa, Chánh Đơn qui, Chánh Sâm Cao ly và có vị Quế yêm họ rất đặc lực.

XIN ĐỀ Ý
Thuốc rượu **39**

NGUYỄN AN CÚ

1 Hộp 1 viên thuốc có cả bột quế, giá 10 đồng
Bào chế và Tông phát hành nơi :

Số 54 Mac-Mahon—SAIGON

CHOLON : Quảng Ký, Minh Lý, Nam Hải—SAIGON : Bizon và Phú thọ Xuân (Chợ cũ)

CĂN MUA ĐẤT

Căn mua đợt một mẫu Tây đất để làm nghĩa địa, ở ngoại ô Saigon, hoặc Gia Định hay Cholon.

Hỏi ông kính lỵ Dương, số 274 đường d'Arras Saigon.



EISENHOWER

TỔNG thống Eisenhower đã đọc một bài diễn văn quan trọng đầu năm trước Quốc Hội, tuyên bố rằng sự tương trợ về quân sự và kỹ thuật phải tiếp tục.

Về vấn đề nguyên tử thì « chúng ta (Mỹ) phải giữ nguyên lực lượng quân sự trong năm tới và phải tăng cường vị trí để bắn cài các ván để quan trọng với Nga Sô. »

BÁO chí Nhật bình luận rằng bức thông điệp của Eisenhower không tố dấu hiệu gì thay đổi về chính sách đối với Áu châu, Viễn đông và Nga sô.

SAU khi Nga chấp thuận nguyên tắc hội đàm riêng với Mỹ về vấn đề kiểm soát nguyên tử, đại sứ Mỹ ở Moscow đề nghị đổi bên sõ tiếp xúc với nhau trong dịp hội nghị từ trường ở Berlin. Ngoại trưởng Molotov chưa trả lời.

TÙU tướng Laniel đã được quốc hội tín nhiệm (319 phiếu chống 249) để Pháp có đại diện đi dự hội nghị Berlin ngày 21-1 tới đây. Chỉ có vài phiếu cắp tiến bộ cảng với những phiếu xã hội và cộng sản, còn những phiếu khác thì ủng hộ hay bỏ trống. Thế là số phiếu của Laniel tạm vượt qua được cơn khủng hoảng.

NÓI về vấn đề Đông dương trước Quốc Hội, ông Laniel tuyên bố đại khái rằng thái độ của Pháp vẫn không thay đổi: phải mạnh trước khi có thể mở cuộc thương thuyết.

BÁO Paris Presse đưa ra các giải pháp có thể áp dụng để chấm dứt chiến tranh Đông dương, sau khi đã làm tổng kết các lực lượng hiện có mặt tại đây, để nghị Pháp nên tìm cách hòa giải các đảng phái đang xung đột bằng cách đóng vai trọng tài: « Chắc chắn là lúc này vẫn để B. D. đang đưa đến một dịp để thương thuyết: thương thuyết với V. M. hợp tác chặt chẽ với các quốc gia liên kết; đồng thời thương thuyết với Mỹ và có thể thương thuyết với các Trung Cộng cùng một lúc. Nếu cứ khăng khăng một mục không chịu thương thuyết và bướng, vì tự ái hoặc kém suy luận thì là có tội. » Theo ông Jacques Chastenet đã viết trong P. P. thì « Trong trường hợp mà có tận lực cố gắng, Pháp đánh bại được V. M. rồi thì Pháp cũng phải rời khỏi B. D. và không còn giữ được một chút chủ quyền nào ở đó. »

NGƯỜI ta cho rằng trong cuộc hội nghị tay túc sắp tới ở thủ đô nước Đức, vấn đề Đông dương sẽ được đặc biệt chú trọng. Nga đã tỏ ý rằng « giải quyết gấp cuộc chiến tranh Đông dương sẽ giảm bớt khẩn trương quốc tế. Bối rối Pháp, việc chấm dứt chiến tranh này sẽ có nghĩa là củng cố tình hình chính trị đối nội và đối ngoại. » Dù luận Tây phương cho rằng Nga đang muốn lấy lòng Pháp để phá khối Cộng đồng phòng thủ châu Âu.

TREN chiến trường Đông dương, theo các giới quân sự Pháp, thì những trận đánh ác liệt nay mai sẽ có tính cách quyết định.

Ở Ai Lao, hình như V. M. cố tiến về phía Nam trong khi siết chặt gọng kìm quanh lồng chảo Điện biên phủ với 2 sư đoàn trọng pháo.

Đồng thời với sự hoạt động ở Trung Lào, V. M. phá khuấy cả miền Bắc Lào, tấn công rải rác ở Trung châu, phía Nam thành phố Hát phong.

CỘNG KHỦNG HOẠNG chính trị Việt Nam vẫn chưa giải quyết xong. Các đoàn thể Mặt trận Bình dân, Bình Xuyên, Hòa Hảo và Cao đài đều tuyên bố không tham gia nội các Bưu Lộc. Chưa rõ chắc chắn đến hôm nào tân nội các sẽ công bố danh sách và chương trình hành động.

THỂ NHÂN

10-1-54

ĐỒ CỐ KHẮP CÁC BẢO NGOẠI QUỐC

Loại máy lửa cho những người đăng tri

Những người hút thuốc ở Mỹ sắp hoàn thành một thứ máy lửa hết sức tinh vi: thứ máy lửa có kim chì lùi trong máy không xang.

Phần giữa máy có hai chữ O.K. Hai chữ đó cứ xuông dần khi mực xang cạn. Đến lúc, hai chữ O.K. trong không thấy nữa là lúc phải đốt đầu vào máy lửa.

(Les Echos Paris)

Trồng hoa hướng mà cũng trở thành triệu phú

Tờ Daily Sketch có nêu: Thủ hoa hướng đẹp nhất thế giới đã đưa lại cho chủ vườn mỗi ngày 100.000 quan. Ông chủ vườn may mắn này đã tạo ra một thứ hướng gọi là hướng hòa bình là một người Pháp, đã cho nó ra mồi nấm ở khu vườn của ông những thứ hướng mới, mầm giống lấy ở khắp nơi trên thế giới.

Tỉnh ra France's Mellland kiểm lời mỗi năm được 40 triệu quan. 20 năm vừa qua, ông đã tạo ra 200 giống hướng khác nhau và đã đem lỵ cho ông hơn một triệu triệu quan.

(Daily Sketch)



TRANH KHÔNG LỜI

Kiến nguyên tử dùng để gắn cửa sổ

Viện nghiên cứu nguyên tử về phòng xạ đã sản xuất được một loại « kiếng nguyên tử » đặc biệt có đặc điểm là giờ được hơi ẩm trong mùa đông và hơi mát trong mùa hè trong một gian phòng.

Viện này ở cách thị trấn Nagoya thuộc trung bộ nước Nhật, se bít đầu chế tạo rất nhiều loại kiếng này khi nào được đầy đủ các cấp bằng phát minh.

Loại kiếng này sẽ bằng giá với loại kiếng thường.

Phải mua máy giặt cho vợ

Một hàng chè mây giặt ở Mỹ đang quảng cáo cho hàng mình là « những câu như sau :

« Người chồng thật tình yêu vợ phát sâm cho vợ một cái máy giặt. Nếu các người không tin lời nói đó các người hãy chịu khó đem quan áo các người thay và giặt thử mà xem, khi ấy các người mới thấy mình đã hành hạ vợ mình. »

Một hàng khác lại muốn giúp đỡ cho những người chồng. Hàng đó đang lo sửa chữa lại một cái máy nhỏ đặt ở đầu giường, máy đó có

thể thấp bằng điện bất kỳ ở một gian phòng nào, làm cho máy ra di động và cả cối xay cà phê, như vậy mỗi buổi sáng người chồng có thể nếm rán trên giường thêm 10 phút nữa.

Người sẽ phải ăn giỗng chuột và Kangourou ?

Một nhà bác học đã tuyên bố rằng một ngày kia, con người sẽ phải ăn giỗng chuột và Kangourou.

Giáo sư Sasdell tại đại học đường Cordell ở tiểu bang New York vừa tiết lộ rằng các nguồn thực phẩm trên thế giới bị ban chia và phân loại vật mà người ta có thể ăn được đang ngày càng bị cách rất chậm.

Bởi đó cần phải tìm những loại vật sinh sản nhiều và mau le hơn. Ông chuyên về Kangourou thuộc về hạng loài vật sau này.

Những con niêm mới phát hành ở Trung Hoa cộng sản

Đài báo âm Bắc kinh loan tin Trung Hoa cộng sản sắp phát hành một loạt con niêm để kỷ niệm thi sĩ Trung Hoa Khuất Nguyên, nhà thiên văn học Ba Lan Nicolas Copernic, nhà hóa học Francois Rabelais và thi sĩ xứ Cuba Jose Marti.

Sự di lại của tàu bè trên mặt biển dần dần có thể tiêu diệt loài cá dưới nước

Viện hải dương học của Anh hiện đang lo ngại về những năm mồi cá, tôm hùm và chim biển chất mồi năm mồi nhiều nguyên do sự di lại tàu bè của các nước trên mặt biển.

Những tàu chở dầu mỗi ngày trút xuống biển 7000 tấn dầu nhớt và dầu mỏ. Chỉ một chiếc tàu dầu khi cần lau chùi ở giữa biển cũng trút từ 100 đến 200 tấn dầu hôi rồi.

Ghép cầu có chất dầu, năm nay qua năm khác nòi lệnh bến trên mặt nước, tinh ra đã chuẩn một diện tích lớn gấp ba nước Mỹ. Nhưng dầu dầu đối với những loài vật ở biển là một hiểm họa có thể làm cho chúng chết một cách rất dễ dàng. Không khí không tan ra được dưới nước làm cho cá và rong biển thiêu khi trời và phai chết ngạt. Dầu dính vào cánh chim, chim bay được vài giờ chết rụi trên mặt biển.

Gióng nước nóng Gulf Stream mỗi năm còn



— Núi như mình thấy có hai người trong giường tôi là tại vì mình say đắm. Minh coi tôi là người như thế nào đây?

làn chết hàng triệu cá và chim ở dọc các bờ biển nước Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Ðức, Ðan Mạch, đồng thời vắng dầu cũng làm đen da những người đi tắm biển.

Giúp cho cá đỡ chết, sở hải dương học ở Anh trú tinh lập ở Bỉ: đại dương những vùng mà các tàu không được trút dầu bừa bãi. Ngoài ra các tàu còn phải có máy lọc dầu, tính ra mỗi tàu có thể tiết kiệm chừng 100 tấn dầu trong mỗi tháng.

(News Chronicle, Londres Quick, Munich)

Người cao niên nhứt thế giới được 130 tuổi

Vừa rồi người nhiều tuổi nhứt thế giới mừng lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 130 tại làng Nickrin ở hạt Hatay.

Đó là một nông thợ tên Ummun Han Kizil. Người này vẫn làm việc như thường nhưng chỉ bị cổ mệt tật là điếc.



TRANH KHÔNG LỜI

Phi cơ nguyên tử sẽ ra đời

Sir Miles Thomas, chủ tịch công ty hàng không « British Overseas Airways Corporation » đã tuyên bố rằng sẽ có những phi cơ bay mau hơn tất cả những phi cơ bay bằng nguyên tử lực xuất hiện và có thể bay mau hơn tất cả những sự gì mà người ta tưởng tượng được hiện nay.

Theo số chót của tờ « Lloyds » trong năm 1953, ông Thomas cho rằng trong vòng mười năm tới đây, các nhà sản xuất sẽ có hàng phát triển khả năng vận tải, và tầm hoạt động của các phi cơ để làm cho các phi cơ này có thể bay xa từ bảy ngàn dặm ngàn cây số mà không ghé một sân bay nào; thay vì sự cố gắng làm tăng giá tốc độ của phi cơ.

Nhưng chưa chắc các phi cơ thương mại sẽ có thể bay mau hơn tiếng động trước nhiều năm nữa. Các phi cơ sẽ duy trì tốc độ bình thường là 900 mét/giờ, với một trăm hay có lẽ hai trăm năm chục hành khách.

Sir Miles Thomas nói: trong vòng 25 hay 30 năm nữa các phi cơ thương mại sẽ có thể bay bằng nguyên tử lực và có thể bay mau hơn tất cả những sự gì người ta tưởng tượng được hiện thời.

Hàng có thể nói rõ hình thức các phi cơ ấy sẽ ra sao, nhưng chắc là các phi cơ này sẽ rất to lớn và có thể chuyên chở rất nhiều.

Cuốn phim phỏng theo tác phẩm của Graham Greene bị kiểm duyệt

Sở kiểm duyệt Mã Lai đã cấm chiếu cuốn phim phỏng theo tác phẩm « Heart Of The Matter » của Graham Greene từng bị cấm ở Hongkong. Sở kiểm duyệt Mã Lai tuyên bố rằng quyết định của sở không bị ảnh hưởng của quyết định ở Hongkong.

Cuốn phim thuật chuyện một công chức mạo ác thuộc địa Anh bị dày vò giữa các đức tin về tôn giáo và tình ái đối với một người đàn bà không phải là vợ ông ta.

Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

Bàn... nội các

T RONG xã hội có làm người mê ngủ. Bởi xưa, có lão Trần Đoàn Hi Di lão là người ngủ có tiếng. Nhưng có kim chưa nghe ai mê ngủ như người Y ở thành Sieene.

Anh chàng mê ngủ Y đại lợi phải một hôm đi xem hát bông. Không nghe nói anh đi với ai. Đang xem hát bông nhiên anh phát buồn ngủ, ngủ ngon một giấc. Nhưng nếu anh tự nhiên ngủ thì đâu có chuyện gì cho người khác dè. Anh lột hót áo quần, theo thói quen của anh ở nhà, rồi dựa ghế ngủ nốt.

Hát xong, đèn chiếu lèn, khán giả nam nữ ra về, đều hãi căm, khi thấy một chàng trai trưởng ngủ một cách tự nhiên.

Người ta cho là việc lạ. Tin này các ông phóng viên cũng đánh đi nhau tin tức ở Lào.

Cũng là cách tìm tin săn sa xô ném.

Hãy cẩn thận thắc mắc!



Đánh nhau rất lung, mừng nhau cùng làm

T HIỀN hả có biết bao nhiêu vụ xung đột nhau để rồi hóa ra thân thiện nhau. Thậm chí những nước đánh nhau long trời lở đất rồi cũng đê hèn bắt tay thân thiện. Bạn hâm Đức Mỹ, Mỹ Nhứt trong hiện tình thế giới thì rõ. Yêu nhau làm rỗi cũng hòa ra nhau, cái « ca » Nga Mỹ nhanh chóng.

Đó nghĩa là gì?

Là ai kia canh tinh cảm, không khỏi có ngay bị cảm nặng.

Một việc giữa hai cá nhân này rất ngộ nghĩnh. Xin kè ra cho bạn đọc chơi.

Ông Hanami, trước đây chỉ huy một chi đội khu trục hạm Nhứt, đánh với ông Kennedy, Mỹ, chỉ huy chi đội ngũ lõi hạm. Một trận hải chiến khốc liệt: chiếc ngư lôi bị đứt làm hai, còn chiếc khu trục Amagiri thì vỡ thành vặt. Kennedy lõi vào bờ được cứu khỏi chết. Đến nay Kennedy là thượng nghị sĩ Mỹ. Ông sắp sang Nhứt.

Nghe tin, Ông Hanami dự bị đón ruột long trọng người kịch chiến với mình trước kia.

Thật là, ai vi nước ấy, qui nhau xin giờ noi lòng. Ấy là chí trưởng phụ!



Báo chí tự do?

N GHEM ắt phong phanh rồng tàn nỗi các rốt có thể thi hành tự do báo chí, theo lời tuyên bố rộng rãi của tân thủ tướng.

Chúng tôi vừa tiếp được bộ « CỜ QUAN DÂN CHỦ » do tác giả Thiếu Lăng Quân gửi tặng là một trò chơi Tết, giá bán 1.000 mét bù.

Vậy giới thiệu cùng quý bạn đọc và có lời cảm ơn tác giả.

BÌA MỚI

NAM VIỆT » vừa rồi đã lên tiếng « yêu cầu Chánh phủ Việt Nam thi hành tự do báo chí » xét vì báo chí cần được tự do để có thể diễn đạt nguyện vọng của dân chúng ».

Người ta nói hình như Tân thủ tướng đã quên với không khí tự do ở Pháp nên có thể chịu được báo chí tự do.

Lẽ tất nhiên là tự do cũng có lầm lỗi tự do, nhưng tự do ít hay tự do nhiều, báo chí V.N. cũng khao khát.



Mê ngủ hiếm có

T RONG xã hội có làm người mê ngủ. Bởi xưa, có lão Trần Đoàn Hi Di lão là người ngủ có tiếng. Nhưng có kim chưa nghe ai mê ngủ như người Y ở thành Sieene.

Anh chàng mê ngủ Y đại lợi phải một hôm đi xem hát bông. Không nghe nói anh đi với ai. Đang xem hát bông nhiên anh phát buồn ngủ, ngủ ngon một giấc. Nhưng nếu anh tự nhiên ngủ thì đâu có chuyện gì cho người khác dè. Anh lột hót áo quần, theo thói quen của anh ở nhà, rồi dựa ghế ngủ nốt.

Hát xong, đèn chiếu lèn, khán giả nam nữ ra về, đều hãi căm, khi thấy một chàng trai trưởng ngủ một cách tự nhiên.

Người ta cho là việc lạ. Tin này các ông phóng viên cũng đánh đi nhau tin tức ở Lào.

Cũng là cách tìm tin săn sa xô ném.

Hãy cẩn thận thắc mắc!



Ai là người dẽ bị tấn công nhất?

B AN là người tranh đấu, bạn biết thế nào là phải tấn công và không nên tấn công kẻ địch. Thị bạn cũng biết rằng thế nào là bạn bị tấn công và không bị.

Từ xưa tới nay, vô luận ở phương diện nào và làm việc gì, nhằm tấn công đích đối là người ta nhắm vào người có năng lực hơn hết. Cũng có khi, tùy trường hợp, người có uy tín bị kẻ địch tìm đủ phương thế mà bối rối, trước hơn là phá người có tảng lực.

Bạn là người ở trong một đoàn thể, hoặc thuộc một nhóm người có chủ trương ranh rẽ, bạn thường nhận ra người cầm đầu nhóm bạn là bị tấn công luôn. Nếu bạn nhẹ dạ, thêu suy xét, hoặc thiếu huấn luyện, bạn sẽ dám ra ngay vực đối với đồng chí bạn. Còn nếu bạn là người giắc ngộ tranh đấu đầy đủ, bạn sẽ lo lắng đỡ tinh thần người bạn bị tấn công.

Đó là tinh thần đoàn thể, và vì tinh thần đoàn thể mà bạn cảm giác bị tấn công lấy, hay bị phi báng lây. Như vậy, mỗi khi một người trong đoàn thể bị người ta bối rối là bạn cho rằng toàn thể nhân viên cũng bị bối rối. Sự chống trả lại của bạn không phải là việc làm cá nhân mà vốn là công tác chung của đoàn thể. Bạn tự cho có phận sự binh vực đồng chí cũng như binh vực tự kỷ.

Phản đồng chí cũ, bạn có lỗi làm thì bạn có quyền kiềm thao chớ không có quyền làm cho đồng chí bị kề ở ngoài đoàn thể lợi dụng cơ hội mà đâm phá.

Những đoàn thể chính trị có tò chúc chặt chẽ không bao giờ coi một người đồng chí bị phi báng là việc riêng của đồng chí ấy.

Cũng có nhiều nhóm rời rạc thường coi người bạn bị phi báng như là việc riêng, đê rời rã dựa vào đó mà tấn công bạn mình vì lòng đố kỵ, hoặc vì lè náo khác.

Bạn không thể quên rằng phi báng là một lợi khí mà kẻ địch luôn luôn sử dụng. Nhất là trong một xã hội hỗn loạn, thì phương pháp phi báng thành hành hơn dầu cá.

Chính ở vào thời kỳ cách mạng Pháp, phi báng cũng là lối khí dâng dụng nhất. Bạn hãy nghe Danton nói:

« Sợ bị phi báng không là người lo việc chung. »

Người ta phi báng tôi, tôi đã biết trước, nhưng vô hại; dù cái tên tôi bị bối rối đi nữa, miễn là tôi cứu được tự do ».

BẤT HỦ

VĂN NGHỆ-SĨ VÀ THỰC-TẠI KHÁCH QUAN

SÁNG tác văn nghệ chỉ là dùng bản ngã của nghệ sĩ biến đổi những thực tại khách quan thành những giá trị mới có năng lực truyền cảm. Và, một tác phẩm nghệ thuật chỉ là sự kết tinh của bản ngã người nghệ sĩ cùng những thực tại xã hội mà nghệ sĩ đã sống, đã thông cảm, đã chịu ảnh hưởng.

Bản ngã người nghệ sĩ là cái lò, thực tại khách quan là nguyên liệu, sản phẩm nghệ thuật chỉ là sự biến thể biến chất của nguyên liệu qua cái lò bản ngã mà thôi. Nếu thực tại khách quan là trứng gà trứng vịt thi bản ngã của nghệ sĩ là cái « soong » hay cái chảo.

Chảo vuông thi miệng trứng lúc chín sẽ là hình vuông, chảo tròn thi cái trứng là hình tròn, cái trứng lúc chín khác hẳn cái trứng lúc còn sống nhưng vẫn là chất trứng. Văn nghệ phẩm chỉ là những thực tại khách quan đã được đồng hóa qua cái lò bản ngã, tuy đã biến chất biến thể nhưng vẫn phải là thực tại.

Bởi vậy, sáng tác văn nghệ không phải là chụp ảnh hay y sao nguyên vẹn thực tại, cũng không thể xa thực tại vì như thế sẽ bị thiếu nguyên liệu. Thực tại là cội rễ của công cuộc sáng tác.

Nói vậy, ta không thể quan niệm máy móc rằng người nghệ sĩ có đi cày ruộng mới xây dựng nổi người nông dân trong tác phẩm, không làm đại tướng thi không thể viết tuồng Triệu tử Long phò A đầu, hay không làm quân sư thi không thể viết tâm lý của con người Nguyễn Trãi thảo hịch binh Ngô. Cuộc sống là một đoạn đường chạy dài theo chiều của thời gian, bị hạn định bởi không gian, người nghệ sĩ nếu chỉ đứng một chỗ để ngâm nghĩa cuộc đời thi không thể nhìn thấy muôn gốc rễ, muôn màu sắc của cuộc đời phực tạp biến diển luân, không thể có nguyên liệu để sáng tác.

Chủ nghĩa « Tháp ngà » chỉ tạo nên những tác phẩm sáo, rỗng tuếch, có tính cách ước lệ (conventionnel) như các họa sĩ Tàu vẽ mặt Quan Công hay Trương-đực-Đức. Muôn thuở Quan Công vẫn là ông đồ mặt dài râu và Trương Phi là ông mắt lồi, râu quấn. Nhưng không phải vì thế mà người nghệ sĩ cứ quay cuồng trong thực tại. Nghệ sĩ chỉ hiểu biết thực

của HỒ HÂN SƠN

tại để cảm thông thực tại mà thôi. Nguyễn Du không thể sống qua đủ các vai Viên ngoại, Thúy Vân, Thúy Kiều, Kim Trọng, Tu Bà, Hồ tôn Hiến, Từ Hải, v.v... để sáng tác Kim Vân Kiều được mà Nguyễn Du chỉ có thể hiểu biết những mảnh đời của các hạng người đó để có đức lại thành những nhân vật của chuyện Kiều mà thôi.

Nguyễn Du chưa bao giờ là Tú bà cả nhưng Nguyễn Du đã từng gặp bao nhiêu Tú bà ở trong đời và đã cảm thông được tâm tình của họ.

*Thoát trong nhòa nhạt màu da
Ấn chí, cao lớn đầy đà làm sao
Và, với cái dạng hách địch đặc mùi
Tú Bà :*

*Con kia đã bán cho ta,
Nhập gia thì chịu phép nhà ta đây.*

Mụ Tú bà này chỉ là một thực tại mà Nguyễn Du đã xây dựng nên với những mảnh đời của những Tú bà có thực trong xã hội mà ông ta đã nhận được trong cuộc sống hoạt động.

Nguyễn Du chỉ là một thi sĩ, một quan đại thần, Nguyễn Du chưa hề là Từ Hải. Thế mà Nguyễn Du đã vẽ con người Từ Hải rất đầy đủ trong tác phẩm của ông.

*Hình dung:
Râu hùm hảm ên mày ngát,
Vai năm tắc rộng trên mươi thước cao.
Tài năng:*

*Buồng đường một đẳng anh hào,
Còn quyền hơn sức lực thao gối tài.*

*Phong độ:
Giang hồ quen thói vầy vùng,
Gươm đâm nứa gánh non sông một chèo.*

Với cái hình dáng, cái tài năng, cái phong độ ấy, Nguyễn Du đã cho phát ra những ý tưởng đúng theo cốt truyện của những con người như Từ Hải.

*Sao bằng riêng một biển thùy
Sức này đã để làm gì được nhau
Chợ trời khuấy nước mặc dầu
Đọc ngang nào biết trên đầu có ai*

Và trong buổi sơ kiến với nàng Kiều, Nguyễn Du cũng đã nói được những lời mà Từ Hải phải nói. Từ Hải không thể rón rén, e dè như anh chàng Kim Trọng, Từ Hải không kẽ lè lỏi thôi, Từ Hải đã đột nhập tràn địa ái tình bằng chiến thuật chớp nhoáng, nhằm thẳng mục tiêu mà tiến tới, tiết kiệm thời gian và ứng dụng triệt để cái mạnh cài sắc của con người đầy

lòng tự tin : « Sức này đã để làm gì được nhau. »

Từ Hải hỏi Kiều :

*Tư rằng : Tâm phúc tương cờ
Phải người trăng gió vật vờ hay sao?
Rẩy iau nghe tiếng má đào
Mắt xanh chẳng để ai vào phải không?*

Từ Hải và Nguyễn Du quả là tri kỷ trên đời vì Nguyễn Du đã thông cảm được những thực tại của Từ Hải, đã trinh bày đúng Từ Hải mà Nguyễn Du vẫn chưa làm Từ Hải bao giờ.

Nguyễn Du dựng nổi nhân vật Từ Hải vững vàng trong tác phẩm của ông là vì ông đã từng sống đề kinh nghiệm, đề gặp những mảnh đời của các Từ Hải mà ông quen biết, ông đã đem cái chủ quan của ông thông cảm với chủ quan của những Từ Hải đó. Trong Từ Hải đã có Nguyễn Du vậy.

Hòa mình vào thực tại, người văn nghệ sĩ di lướt qua mọi góc cạnh của cuộc đời Nguyễn Du đã lướt qua mọi cuộc đời Tú Bà, Từ Hải, Thúy Kiều v.v. Tuy chỉ lướt qua thôi nhưng Nguyễn Du lại thông cảm được sâu xa tâm lý, hành động của những hạng nhân vật đó hơn là chính những nhân vật đó tự hiểu về bản thân họ. Thông cảm sâu xa với thực tại là thiên tài của văn nghệ sĩ. Người nghệ sĩ nhìn thấy những hang cùng ngõ hẻm của tâm giới, nhận thức được những điều mà người thường không nhận thấy được. Có như thế, Nguyễn Du mới dựng nổi Từ Hải, mới trinh bày nổi cái tâm lý của Tú Bà, mới vẽ được lên giấy cái tình thần chiến bại, cầu hòa của nàng Kiều sau bao năm phong trần lưu lạc.

*Cũng ngồi mệnh ỷ hụ đường đường
Nở nang mây mặt iờ ràng mè cha
...Bằng nay, chiếc bách giừa dòng
E dê gió dập, hãi hùng sóng va.*

Hòa mình vào thực tại, cảm thông được thực tại, nhưng văn nghệ sĩ không thể diễn tả lại thực tại một cách máy móc. Như thế, tác phẩm sẽ mất tinh cách sáng tác vì thiếu ẩn tượng của bản ngã nghệ sĩ ở trong tác phẩm. Sáng tác tức là biến cải thực tại theo chiều tư tưởng của tác giả.

Với tác phẩm Kim Vân Kiều, Nguyễn Du đã dùng tất cả cái thực tại mà ông góp nhất được trong xã hội phong kiến để chứng minh luật nhân quả của Phật giáo, lẽ thủy chung của ái tình, đạo Hiếu của Khổng giáo v.v... Nguyễn Du đã uốn nắn thực tại biến cải thực tại theo lý tưởng của mình.

Vậy thì, thực tại là nguyên liệu, là đất sống của Văn nghệ. Người Nghệ sĩ muốn dựng nổi những tác phẩm vững vàng không thể không có lý tưởng, không thể không :

Hòa mành vào thực tại, cảm thông thực tại và biến cải thực tại.

ĐỜI MỚI số 94



Phuong-Dat-Sinh (Truong-Anh) và Tieu-Thuy

TÀO NGU sáng tác vở Nhật Xuất vào hồi trước chiến tranh thứ hai. Vở kịch dài bốn hồi này thực hiện thành phim tại Hướng Cảng gần đây, tuần vừa rồi đem chiếu ở Chợ Lớn.

Kịch Nhật Xuất mô tả sự sa ngã, đoà lạc của một mặt xã hội ở thành phố. Tác giả nhấn mạnh về sự sụp đổ của hạng mại bản, sự bế tắc đi đến chỗ chết của lớp phụ nữ mắc nợ phấn son thành thị, cảnh sống uất hận của những kẻ làm công bằng trí óc, và sinh hoạt của đám lưu manh. Cả một xã hội nhầy nhúa, hụp lặp, giữa một khung cảnh múa may trong đêm tối. Bộ mặt tàn nhẫn của xã hội ăn chơi, rinh rập sát phạt lẫn nhau đã được phô bày thành từng cảnh linh động dưới ngọn bút sắc sảo của Tào Ngu. Bao nhiêu nhân vật trong vở kịch đều tiêu biều được khá rõ rệt cho các lớp người mà họ là đại diện.

Bối cảnh của 4 màn kịch là một túi diêm sang trọng và một nhà chứa gái mặt hàng. Không khí uất ả, thiếu ánh sáng mặt trời của chốn hắc ám này, tác giả đã tạo nên được đầy đủ, dể lòng lấy những người và việc, với bao nhiêu mâu thuẫn thương tâm ác liệt.

Có thể nói rằng từ Lôi Vũ đến Nhật Xuất, Tào Ngu đã tiến một bước dài trên đường kịch nghệ. Nhật Xuất là những cảnh sống linh động, phản ảnh được thực tại xã hội và sự việc biến chuyển một cách tự nhiên, chứ không ngẫu nhiên và cưỡng ép như trong Lôi Vũ. Câu chuyện của Lôi Vũ sôi nổi, đồn đậm hơn, nhưng lại kém phần thực thua Nhật Xuất. Vở kịch Lôi Vũ mà chúng ta đã được xem ở Hà Nội, ở Huế... do các ban kịch Việt Nam và Trung Hoa công diễn, những mâu

Kịch NHẬT-XUẤT của Tào-Ngu

TRÊN MÀN ẢNH

* HOÀNG THU ĐÔNG *

đã gây nên sự sụp đổ về tài chánh của ngân hàng Đại Phong, đưa Phan nguyệt Định đến chỗ đường cùng, phá sản.

Trong cái xã hội chỉ biết có giá trị đồng tiền, trưởng cũng nên kể đến hai nhân vật làm công của ngân hàng Đại Phong là viên quản lý gian xảo và viên thợ kỹ suốt đời cẩm cù làm bị xua đuổi tan nhanh, thất nghiệp nghèo đói đến phải giết cả ba con rồi tự tử theo.

Sự đầu cơ thời cuộc về công trái của Phan nguyệt Định hoàn toàn thất bại, lôi cuốn theo luôn cả lớp người rỗng mõ, đàng điếm sống bám nhờ đồng tiền bỏ vào ngân hàng, và đưa Bạch Lỗ đi đến chỗ bế tắc, không ngo thoát.

Phương-Dat-Sinh theo dõi tìm kiếm Tiêu Thúy, cứu được cô gái can đảm chống chọi thoát khỏi cảnh lầu xanh. Rồi cùng Thúy đến rũ Bạch Lỗ thoát ly khỏi chốn đèn tối này. Nhưng Bạch Lỗ còn vướng cái « nợ thị thành » phải trả. Đến khi già gầy, mặt trời mọc, Bạch Lỗ đánh thoát ly bằng những viên thuốc ngủ, giữa cảnh « tinh rượu tàn canh » của đại túi diêm. Trong lúc ấy, Đạt Sinh cùng Tiêu Thúy — mà Sinh thấy là hình ảnh của Bạch Lỗ hồi còn trong trắng — lên chuyến xe lửa sáng về quê.

KỶ SAU :

Kỹ thuật phim Nhật Xuất



Nữ diễn viên Ma-Y (vai Bach-Lop) và Truong-Anh

ĐỜI MỚI số 94

13

LỜI NÓI ĐẦU. — Nhieu bạn Đời Mới xa gần có gửi thư đến bão chủ nhém, bồi ý kiến về một nền chính trị mà tên chính phủ cần có trong hiện tình nước nhà, như là trong hiện tình phe quốc gia. Có bạn lại hỏi nếu nhóm Đời Mới chấp chính, chính sách sẽ ra sao? Chúng tôi xin nhắc lại rằng trước ngày nhóm H. N. T. Q. chúng tôi có đưa ra một bản Tuyên Ngôn, và sau đó chúng tôi đi sát với hai bản kiến nghị của H. N. T. Q., được chúng tôi coi là không sai lạc bản Tuyên Ngôn của chúng tôi. Nề lời các bạn đã theo dõi chúng tôi từ bấy lâu, chúng tôi có một vài ý kiến về chính trị trong hiện tình trước nhà dưới đây, gọi là cài mở giữa bạn Đời Mới.

Dân cần sống an thân, có công việc làm, đủ cơm áo trước hòn cái gì cả.

Mỗi lần thay đổi chính phủ thi có nhiều người ngó về Tân Thủ tướng mong mỏi điều lành cho Tổ quốc và cho nhân dân. Ước vọng việc phải cho đồng bào là chính lý. Nhưng là sau tám năm đau khổ,

lòng người chán nản đã nhiều rồi, người ta lại càng trót ao hơn trong thời bình.

Người bình chánh nhằm lúc nhàn tản phản tán, quốc vận chưa định, chắc là cũng bằng khuất lầm lẩn.

Dã lâm phen đầu chúng nghe

lầm hứa hẹn ngày mai sáng lan cả về hai mặt chính trị và kinh tế. Nghĩa là nhân dân đã chịu lời hứa sẽ được phát triển đời sống tinh thần và vật chất.

nghe rồi cũng có người muốn tin. Nhưng hằng ngày người ta vẫn sống dung chạm thực tế

Nói từ do dân chủ, nói quyền công dân, nói như ở Âu Mỹ, thực ra nghe thì có hay, nhưng dân chúng coi nó xa xôi lắm, trong lúc dân chúng cần sống an thân, sống có công việc làm, sống đủ cơm áo, sống được thô thiêng với nhau đỗi lời

trước hòn cái gì hết.

Đành rằng, chính phủ còn lo đối ngoại, còn phải giữ gìn các thế quốc gia Việt Nam giữa nhiều cái thế đối chọi

CHÁNH TRỊ HIỆN TÌNH DƯỚI MẮT CHÚNG TÔI

nhanh, còn lo hoàn thành dần dần nền độc lập của nước nhà, còn lo dàn xếp nội bộ quốc gia rối rắm, nhưng cai trị phải lấy dân làm bản. Được lòng dân là được mọi việc, dù sách lược không hay rồi cũng hóa ra hay.

Chính sách ngoại giao dù có khéo léo cho mấy, nếu nội bộ không chỉnh, lòng người không vững, tâm người bất nhứt, thi không còn ngoại giao.

Đối nội, dù chính sách quyết liệt cho mấy, dù ngàn sách dồi dào hay vũ lực mãnh liệt đến đâu, nếu lòng

* TRẦN VĂN AN viết *

người không thuận thi mạnh sẽ hóa yếu, giàu sẽ hóa nghèo. Phương châm, tám năm chính chiến nước ta nghèo lầm; sức sanh sản rất kém, vì người ta thiếu tinh thần xây dựng, thiếu tin tưởng nơi ngày mai, thi điều tôi cần là trấn tĩnh nhân tâm.

Tự trung, nguyên tắc căn bản của một chính sách thích ứng hoàn cảnh nước nhà ngày nay, là nguyên tắc chính phủ: *lòng người*. Muốn được lòng người chỉ có chính sách nhân đạo (une politique humaine). Mà nhân đạo không có nghĩa làtron hèn, yếu ớt.

Một nhà phê bình chính trị nọ có câu này đáng cho ta suy nghĩ: « Không gì nhân đạo như sự cương quyết » (Rien n'est humain comme la fermeté). Cương quyết nhân đạo, nghĩa là vì nhân đạo, đặt mình trong nhân đạo mà cương quyết, cương quyết cho nhân đạo thi lòng dân át thuận, át tia tin tưởng. Nói trở lại là có nhận thức nhân đạo mới dim cương quyết. Nhận thức nhân đạo cũng là trung thiết với nhân dân vậy. Người có trách nhiệm quốc sự không nên quên rằng một chính phủ yếu ớt, do dự là một chính phủ đe dọa rất nặng. (Un gouvernement faible est très pesant pour le peuple)



Chúng tôi tin rằng

Dân không muốn cái « tiếng » suông, dân thích cái « miếng » thực hơn. Xưa nay dân đã sợ « có tiếng mà không miếng ».

Không biết có dân là khinh miệt dân,

Chúng tôi thết trưởng phải lấy việc dâ

qua mà làm bài học chính trị, và cho rằng cái bay ở xứ người, trong một hoàn cảnh khác, có thể không hay ở xứ ta. Chúng tôi không quên rằng chính trị vốn cần cứ trên thực tại. Mà thực tại của dân tộc Việt Nam chưa át giống thực tại của dân tộc khác. Chính trị nào không phản ánh dân tộc tinh, không ăn chiêu với sự tiến hóa của dân tộc, không làm bộc lộ tinh thần dân tộc, không nằm trong nguyện vọng dân tộc, chính trị ấy không hấp dẫn nhân dân.

Muốn được lòng dân, chắc là chính phủ nào cũng muốn. Nhưng trung thiết với nhân dân, thống cảm và ước ao điều mà nhân dân thống cảm và ước ao mới là điều khó. Khó hơn nữa là nhận thức một việc cực kỳ dễ hiểu, là muôn được dân thương phái biết thương dân. Kể biết thương dân là người hoàn toàn đặt mình trong nhân dân và quên mình vì nhân dân.

TRẦN VĂN AN

KỶ SÁU :

Ý NIỆM DÂN CHỦ

BẢN ĐÒI MỚI ĐỀ Ý

Sau số 95 là tời số Xuân. Đề cho kịp ngày giờ hoàn thành tập báo Xuân của các bạn 2 số 94 và 95 sẽ không chạy màu bên trong tập báo.

Xin các bạn hiểu và lượng giải cho.

ĐỜI MỚI số 94

THIỀN hạ vẫn cố vót vát lấy một chút hy vọng về những thứ Hội nghị, mang danh nghĩa là quốc tế mà ký thực chẳng qua xưa cũng như nay vẫn là Hội nghị của « trâu bò » họp nhau lại để định đoạt số phận cho đám « muỗi » tèp! là các nhược tiểu dân tộc. Mặc dầu là biết rõ như thế, biết rõ là mấy cụ « tiên thủ chỉ » tổ chức đình đám đê rượu chè xôi thịt rồi, trong tiếng lách cách của đĩa, chén, ly, cốc, trong hơi men hơi thuốc, các cụ kéo dài giọng ra để quan trọng hóa vấn đề của những thằng « bạch dinh » lên một chút, giữa chẽ nhỉ mục quan chiêm, chứ còn ai lạ gì các cụ đã thậm thot tú túi mà an bài cái đời đống của tụi dân đen rồi.

Thi Hội Nghị Béc mút cũng chỉ có là thế thôi. Nhưng thiên hạ cũng vẫn cứ mong đợi. Và thiên hạ đã thấy gi?

Trước tiên là thấy trước ngày họp thi ba ông Tướng: Mỹ, Anh và Pháp xem chứng ăn « gio » với nhau lầm lầm. Ăn « gio » là vì cả bộ tam phong đó định tam sát cái kéo ở ật tới thành trì của đối phuong đê mà tấu thủ trụ Nga Sô.

Nhưng đến phút nhập cuộc thi bỗng thiên hạ sững sờ là bộ ba nọ đã có vẻ hơi hơi « cọc cách » mắt rồi. Là vì đã bảo họ ngủ cùng một giường mà mỗi người nuôi một giấc mộng khác nhau mà. Ông Mỹ thi ông nuôi mộng cả vú lấp miệng em, bắt buộc ông Anh, ông Pháp phải nghĩ đến Tây Âu nhiều hơn là nghĩ đến Đông Á, thế có nghĩa là ông muốn giữ độc quyền thống ngự hai bên bờ Thái Bình Dương — là nơi mà mờ bờ Lào lầm —, còn dành cho Anh Pháp miếng xương miếng xẩu là cái tấm « đê rách » Tây Âu. Trước tham vọng đó, Anh phải liên kết với Pháp nên con pháo con mả này mới hì hòi phóng nước đại sang Béc mút để kết với con xe lồng kia.

Song đến giờ đường thi Nga Sô lèn tiếng ly gián, nghĩa là tung ra cái tin khủng khiếp là cụ Hồ ngô ý « điều đình thi điều đình » — đồng thời trên thực tế, Vệ Quốc Quân cử đại đội hung binh công phá Trung châu Bắc Việt, Cao nguyên Thượng Lào. Thế là Pháp ta có cơ hội bắt bì Mỹ: làm kiêng trọng vẫn đê Cộng đồng phòng thủ Âu châu, ý muốn làm tên linh xác cờ sùy chứ không chịu nấp bóng « Đức Tặc ». Trước tình hình đó, cả Mỹ lẫn Anh đều lo con mả nô kiệu quá đà rồi lờ « chơi thân với họ Mao thi uống cho công phu ve vãn của Anh Mỹ bấy lâu nay, nên lão già

Còn hai ông Anh và Pháp thi ngoài mặt có vẻ hàng tít nguyệt hàng cá, nhưng bè trong thi đã « ngã ngũ » với nhau những từ ng'y Gor rất xây ở sài-

BẢO VỆ HÒA BÌNH

THẾ GIỚI

TỪ TAM

đến

TÚ CƯỜNG

ĐĂNG THÁI BÌNH



gõng bắt tay với Lo-cờ-léc đê tỳ thi với bác sĩ Bạch rồi, nghĩa là hai ông đã mặt cura mướp đắng đỏi bén một phuong đê mà khép nang Kiều Việt vào vòng... tiếp khách từ chiêng rồi. Vả hai ông đều thừa biết Mỹ cũng theo phép lịch sự Tây phương mà đến đầu án tiệc thi trả tiền cho chủ nhân và dài tiền « diêm thuốc » (pourboire) rất là hậu cho hân sáng làm cho hầu sáng mờ mắt lén cứ làm trưởng minh là chủ hiệu, chứ có biết đâu giữa khách hàng và thâu tiệc đã có cả một mặt trời, tính toán chí ly từng tí một về mọi khoản tiêu phí và lỗ lãi rồi.

Nói gọn một câu là Hội nghị Béc mút cũng chỉ là một cuộc rap kịch do những tay đạo diễn cực kỳ sắc mạc bầy phông bố cảnh cho thiên hạ trông vào mà suy ngẫm đến tần trắc sấp khai diễn nay mai tại Bá Linh, trong đó sẽ chung vở: « Tam Anh chiến Lã Bố ».

Vậy thi, Béc mút đã mặc nhiên là một tần Đảo viễn kêt nghĩa. Thi Trương Phi có vền râu hò hét chẳng qua cũng vẫn là em út phải phục tòng hai đại ca. Thi nhị ca có tó vể lừng khùng chẳng qua cũng chỉ cốt bão cho Đức Đức chờ có phản kháng mệnh lệnh của họ Lưu.

Cho nên thiên hạ vẫn còn hy vọng vào Hội nghị Tú cường sắp tới, trừ ra khi nào Lã Bố không chịu ứng thi. Song, xem tình hình gần đây, với sự chuyên hướng của chính trị Đông Á (Nhật thân Hoa; Hoa cũng cố nội bộ; Việt Minh mở rộng mặt trận và sự khuếch trương chiến sự (Bản Mòn Diệm hơi hơi khó thở; Điện Biên phủ, Trung Lào, Trung Châu, Bắc Việt, Cao Nguyên, Nam Việt sôi lên sùng sục), giữa lúc bài phỏng vấn Cụ Hồ vang rền lên thi dù rõ cả hai khối Dân chủ cũ và mới đều tỏ vẻ « điều đình thi điều đình ».

Bề kết luận, có thể nhận rằng: trên quốc tế thi Nga và Mỹ cùng tung ra lời bản tin « thương thuyết » để thử lửa bạn đồng minh của mình, và trong quốc gia thi Pháp và Việt cũng tung ra tin « điều đình » để thử thách xem thái độ của nhân dân hai bên nhịp cầu đối với vấn đề Hòa Bình ra sao, và đồng thời để chọn lựa bạn đồng ngũ, xem là ai thắn, ai là thù.

Thể thi, một khi đã tuyên xong binh mã rồi, hạ tuần tháng này là tuần Tam Anh gặp Lã Bố đây — song chắc chắn gặp nhau đê bàn, đê « bán » đê ban ơn huệ cho nhau nhiều hơn là đê đánh nhau.

Ai tra chuông hòa bình, vẫn có quyền hy vọng.



ĐỌC THƠ BẠN

của cô HỒ XUÂN LAN

Kỳ này, em được đọc bài « Lá rụng về cội » của ông Nghiêm Nhật. Tác giả tập thơ đó đã gửi tác phẩm tới Tòa soạn nhờ phê bình.

Bài « Lá rụng về cội » từ cuộc đời của chiếc lá, từ mà Xuân nay lọc thành lá, khoe sắc xanh thắm, khoe vẻ diễm kiều nhưng qua mùa hạ dưới nắng hè gay gắt, lá trở màu vàng lợt đỏ ối. Sang mùa thu, lá vẫn cố chống chọi, nhưng tới mùa đông, thì sự chống chọi đó thật vô ích, lá thế nào cũng phải rơi, lá bàng hoàng nhìn bốn phương trời phản ván không biết về đâu?

Tuyệt Thần hiện xuống bảo là rằng : Lá rụng về cội. Với nội dung trên thật là phong phú, tái giả đã dùng sự sinh diệt của một chiếc lá để tả cùi quá trình sinh, thành, hoại, không, của mọi sự vật trong vũ trụ theo nguyên lý « hữu hình tất hữu hoại » của Phật Thích Ca Mâu Ni

Tác giả trình bày cái lẽ tuẫn hoàn, một trong những định lý biến đổi của vũ trụ. Lá từ cây ra, lá bị gió động ve vãn, lá ngã theo gió nhưng rồi qua xuân hè, thu, đông lá lại phải rụng về cội. Thực là hay, thật là chí lý, thật là phong phú.

Nhưng về phần hành thức, tác giả chưa thành công.

Với một nội dung như thế, tác giả đang lẽ phải dùng những danh từ có thể phát ra một nhạc tiết nhẹ, êm, biến đổi từ từ như sự biến đổi của chiếc lá và sự khô khan, cึng rắn lúc chiếc lá đã về già, lúc rơi về cội. Cái thời

Văn đề nhạc tiết của thơ

Văn đề xôi nấu những ý tưởng của lý trí thành những cảm xúc của tình cảm, thay đổi từ tiệm tiến tới bột

phát trên một cái vòng tuần hoàn.
Ở đây tác giả không tả được sự
âm i biến đổi đó.

Trời Xuân Mộng
Thuận thời
Cây nay lộc đậm chồi
Trần nhưa sống

Tác giả chưa tả được cái mơn mởn, cái sinh khí của mùa Xuân, đọc mấy câu thơ nầy lên, ta nhìn thấy một mùa Xuân trong tranh vẽ chứ không phải Xuân thực tại. Không hẳn vì ý nghĩa của các danh từ mà hổng vì nhạc tiết của danh từ, danh từ không phát được dù âm điệu diễn tả nổi một mùa Xuân tràn nhưa sống.

Quen thói phong tình
Gió đông hảy mơn trớn đầu cảnh
Được tung tui
Là liền là ngọt theo

Lá tự đắc
Khoe khoang lồng lẩy diễm kiều
Nhưng khuyên lá chờ vội vàng.

Đoạn thơ này có tính cảnh lý trí thuần túy, lý trí chưa được tiêu hóa để biến thành tình cảm, lý trí còn nằm sống sượng như những miếng khoai còn nằm nguyên hình trong nỗi chè rụng về cội. Thực là hay, thật là chí lý, thật là phong phú.

VÌ CÔNG TÁC xây dựng TRƯỜNG KÝ

NĂM 1954 là năm của bạn Đời Mới để cao « Nhân bản Mới ».

Đời Mới vốn có chương trình xây dựng lâu dài, có lập trường văn hóa và chính trị rõ rệt, có phân chia công tác ra nhiều giai đoạn, nên Đời Mới sẽ không xao xuyến trước các luồng gió phớt qua.

Bạn Đời Mới sẽ nhất trí theo dõi công việc chung, sẽ giữ vững thái độ đứng dân và tình thần phản kháng của người giác ngộ, biết mình muốn làm việc gì, biết mình ở trong giai đoạn nào.

Bạn Đời Mới sẽ diễm tĩnh lo tiến hành công tác mình một cách cẩn cù, minh mẫn và đầy đức tin.

Bạn Đời Mới là hiện thân của nhân dân, nằm trong nhân dân, sống sáng suốt với và vì nhân dân; thông cảm nhân dân, có những thị hiếu nhân dân mà không sao dọa troi những tình cảm và thị hiếu sa ngã.

Bạn Đời Mới dần dần đánh đổ tất cả cái gì trì níu nhân dân, không cho nhân dân tiến bộ và nẩy nở.

Bạn Đời Mới là tiên phong đón đường cho sự xây dựng :

Nhân bản mới
cho tết hè mới
ĐỜI MỚI

Hộp thư quản lý

Chúng tôi có nhận được bưu phieu của những ông :

Nhật Tiều, Hội An	500\$
Nguyễn Xuân Phong, Phan Rí	240\$
Nguyễn Văn Lộ, SP : 4664	280\$
Nguyễn Định Tiếp, SP : 4282	400\$
Trần Thạch Ngọc, SP : 4248	150\$
Đỗ Trọng Khương, SP : 4726	84\$
Marie Thérèse Mai Liêm, Kontum	100\$
Phan Lý Thành, Pakse	238\$
Nguyễn Trúc Nam, Trảng Bàng	25\$

ĐÀ TÀ

ĐỜI MỚI số 94

THỦ ĐẶT LẠI VĂN ĐỀ

VÌ AI MÀ SÁNG TÁC ?

HÀ VIỆT PHƯƠNG viết

Còn nhớ cái năm nào, non sông vừa mới được giải phóng, thi trong một tuần nhóm họp trung bìng về Văn Hóa, nhân thảo luận đến vấn đề : « SÁNG TÁC CHO AI ? », đã có một chiến sĩ Văn nghệ trẻ tuổi giải đáp : « Tôi sáng tác cho... tôi ! », và một cán bộ chính trị lão làng giải đáp là : « Tôi sáng tác cho... Tày xem ! »

Hai câu tuyên bố. Chung một ý nghĩa : Văn nghệ phục vụ ai ? Hay nói khác đi : Đối tượng của Văn nghệ là những ai ? là những gì ?

Một vấn đề, tuy được mồ xé khá kỹ, ở cả hai bên nhịp cầu, những từ lâu rồi, mà đến nay vẫn còn là câu chuyện nóng hổi.

Tại sao vậy ?

Tại rằng : bên kia nhịp cầu, cái thiên hạ Văn Nghệ cũng vẫn còn xôn xao bàn tán về chuyện Văn Nghệ phục vụ Công, Nông, Bình. Vì còn có nhiều kẻ thắc mắc tự hỏi : « Tại sao lại bỏ rơi thành phần tiêu trù sản, cả ở thôn quê lẫn ở đô thị ! ». Và, bên này nhịp cầu, cũng vẫn là một điệp khúc : « Phục vụ nhân dân ! Nhưng là nhân dân nào ? »

Nghĩa là vấn đề đối tượng vẫn còn cần phải đặt lại. Cho nó dứt khoát đi. Đề mà sáng tác.

Vậy thì sáng tác cho ai ?

— Cho tôi, tức là cho tác giả. Một là để tác giả làm cho trọn cái phận vụ chuyên môn của mình: đó là sự thỏa mãn chủ quan, nhất định phải có, ở mọi ngành sáng tạo cũng vậy. Hai là để thỏa đáp nhu cầu của nhân dân : một khi tác giả đã hòa mình vào đời sống chung của nhân dân, mỗi khi « cái tôi » riêng tư của văn nghệ sĩ đã là một phần khăng khít của cái tôi chung chạ của nhân dân thì phục vụ tác giả tức là phục vụ nhân dân rồi.

Cho nên, ở đây, sự quan trọng là ở như chỗ « cái tôi » của tác giả có cảm thông nói với mọi nỗi thang trầm của « cái tôi nhân quản » không ? Rồi, một khi « cái tôi cá nhân » của văn nghệ sĩ mà đã rèn luyện cho thành được « cái tôi xã hội » rồi thi : sáng tác cho... tôi, tức là sáng tác cho mọi người rồi. Bởi vậy, câu giải đáp của chiến sĩ văn nghệ trẻ tuổi trên kia

tac ? chứ không phải câu chuyện CHO (sáng tác cho ai ?).

Do đó mà một khi đã nắm vững được chủ đích phục vụ rồi (nghĩa là quan niệm ranh mạch được câu chuyện Vì) thi đối tượng và chủ đề không còn là quan hệ nữa : sáng tác bắt cứ cho ai, miễn sao biết rõ vì ai mà sáng tác.

— Vâ... sáng tác bắt cứ VỀ cái gì !

Đây không phải là một điều lập dị. Văn đề đối tượng đã không còn quan hệ, một khi chủ đích phục vụ đã minh hiền rồi, thi câu chuyện chủ đề cũng... bắt thành vấn đề. Là tại rằng : dù có sáng tác VỀ đời sống của kẻ thù nhân dân thi cũng vẫn lợi cho nhân dân, một khi minh đã VÌ nhân dân mà viết hay vẽ hay ca lèn đời sống nọ, cốt để cho nhân dân và chính ngay cả kẻ thù kia cũng đến phải kinh tởm cái thứ đời bất công, phi lý, độc ác, tham tàn của những phần tử xã hội ung đúc: như thế là gián tiếp phục vụ nhân dân rồi.

Tóm lại thi vấn đề chính vẫn là :

Vì ai mà sáng tác ?

Do cái VÌ AI ? đó rồi mới nảy ra cái CHO AI, ra cái VÌ AI ?

Vậy thi :

Vì AI ? là thuộc lãnh vực chủ đích ; CHO AI ? là thuộc lãnh vực đối tượng. Vì AI ? là thuộc lãnh vực chủ đề. Chủ đích như thế là chính ; còn đối tượng và chủ đề là phụ.

Điều cần nhất, cho văn nghệ sĩ cũng như cho chính trị gia, xưa vẫn như nay là NHẤM CHO TRUNG CHỦ TÍCH. Đã nhầm đúng chủ đích thì đối tượng và chủ đề nào cũng có thể sử dụng hiệu nghiệm được. Nhận xét này là một định luật, để khuôn nắn và hướng dẫn tư tưởng và hành động của văn nghệ sĩ.

Nhin vào thực tại đất nước thi thấy ngay rằng : nếu đã nhầm trúng chủ đích phục vụ dân lành, trong công cuộc tranh thủ và xây dựng ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT, DÂN CHỦ, TỰ DO, CƠM ÁO và HÒA BÌNH cho dân lành — thế tức là VÌ dân lành mà sáng tác — thi kẻ sĩ có thể dùng kỹ thuật rất là văn hoa, rất là phiền toái, rất là tẻ nhạt, cầu kỳ để sáng tác CHO các tầng lớp nhân dân quyền quý, giàu sang hay các ngoại tộc thường thức, và kẻ sĩ có thể sáng tác VỀ đời sống « vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa » hay sáng tác VỀ thành phần lưu manh, ỷ lại, phản động, gian tà cũng không sao cả. Sáng tác về Hoạn Thư để cho giai cấp « danh giá » cùng với giai cấp bình dân cùng oán ghét mưu mô nham hiểm của phong kiến đọa lạc ; sáng tác về họ Mã, họ Sở, họ Bạc để



(xem tiếp trang 32)

Hoàng văn Ba, Cánh bờ : Tôi không đồng ý với ông Hồng Nam việc chấm dứt sự giải đáp thắc mắc riêng của cá nhân. Theo tôi, ông đã giúp ích rất nhiều cho những người đã hỏi ông và những người đọc ông dù những câu hỏi đó rất nhiều khi không đang hỏi. Vì vậy, mục giải đáp vẫn cần có cả hai thứ : thắc mắc chung và thắc mắc riêng.

TRẢ LỜI.— Sao bạn không cho biết trước nay đã lỡ quyết định rồi, việc đã qua nghĩa là việc không nên nhắc lại nữa. Bạn vui lòng vậy. Tuy vậy, tôi sẽ giành nữa giờ vào buổi đêm để trả lời bằng thư riêng những thắc mắc của bạn nào xét ra quan trọng và cần thiết. Các bạn muốn được trả lời phải gửi cả bì và tem tới. Nhưng đó chỉ là sự tùy tiện chứ không phải bắt buộc.

Trần văn Anh, Hà Nội : Tôi thấy nhiều nhân vật ở đây, tôi biết chắc là họ tốt vì xưa nay họ chưa làm bậy bao giờ, họ lại có lý tưởng để theo đuổi. Nhưng không hiểu sao gần đây người ta đồn đại họ là tay sai nước ngoài, lấy tiền của phe kia mặc dù không có tang chứng gì để chứng minh rằng họ đã làm điều đó. Tôi nên tin dữ luận hay nên tin tôi?

TRẢ LỜI.— Bạn nên nhớ thời nay là thời loạn, các phe phái đều muốn quản chúng đi theo mình để chống lại phe địch. Vì vậy, họ dùng sự vu cáo để bôi nhọ những phần tử đối lập dù phần tử đó có tâm hồn, có lý tưởng. Đó là kế ly gián, dùng kế địch để đánh dò kẻ địch kia.

Dư luận ngày nay là thứ dư luận từ miệng người ta tạo ra chứ có phải cả mọi người, không cần có gia đình do sự thật phát ra đâu. Mỗi khi nghe ai ghé vào tai bạn nói xấu ai, bạn phải tự hỏi : Họ tuyên truyền cho phe nào? Nói xấu người đó có lợi gì cho họ? Họ định lợi dụng mình việc gì? Có gì làm tang chứng không?



TRANH KHÔNG LỜI



Tôi muốn trở thành một chính khách lỗi lạc, một chiến sĩ gương mẫu. Vậy ông có thể chỉ cho tôi phương pháp tu luyện như thế nào không?

TRẢ LỜI.— Tôi không phải là chính khách, vậy nên tôi không hiểu phương tu luyện đó. Nhưng năm xưa, tôi có gặp một cụ già bảo tôi rằng : Ai muốn trở thành người ích quốc lợi dân thì cần phải suy nghĩ :

Thanh bần thì sáng trí
Lặng lẽ thì di xa

Tôi còn nhớ văn học Tây phương có câu : Nén các chính khách chịu suy nghĩ nhiều hơn đọc diễn văn thì thế giới này đã đổi khác nhiều.

Ô. Phạm bá Trâm, Garage Paul Bert : Tôi còn một ít chưa tiêu tài nơi, một ít thôi. Đọc thư ông, tôi cảm động cho hoàn cảnh của ông. Sẵn sàng giúp ông một ít nếu ông cần. Hồi thăm ở Tòa soạn.

HỒNG NAM



GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Chúng tôi vừa nhận được tiểu thuyết lịch sử Ba Đốm trên bến Vị-Hoàng của thi sĩ Thảo-Thao gửi tặng, do nhà Phúc-Thắng (Hanoi) xuất bản.

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.

ĐỜI MỚI



Hộp thư tòa soạn

Bạn Thu Minh :

Có nhận đủ bài của bạn.

Bạn Tạ Chấn Vi :

Tiếp tục dịch những tác phẩm ấy đi. Đang xem "Sanh Mạng".

Bạn Bùi Giáng :

Sẽ đăng.

Bạn Phương Chương :

Bành xín mời đến Tòa soạn nói chuyện nhiều hơn.

Bạn Hoài Hưng :

Đã nhận được lá thư sau của bạn Mấy bài trước đều đến Tòa soạn.

Bạn P. T. :

Xem lại thẻ擂 cuộc thi.

Bạn Huyền Vi :

Đã nhận được truyện ngắn.

Bạn K. G. :

Bài "Đời đời" của ANH CHIN K là bài của nhà thơ L. T. L. Đăng tiếc!

Hoài Nam Hải dương : Tôi đọc sách rất nhiều, chăm làm việc nhưng tôi không thấy ở đó tôi phát minh được một cái gì mới mẻ hơn cái điều đã có trong sách vở.

ĐỜI MỚI số 94



VĂN ĐỀ ĐIỆN ẢNH

CÁN BỘ VĂN NGHỆ

ĐỘNG viên nhân lực về Văn Nghệ cho ngành Điện Ảnh có thể chia ra làm ba giai đoạn, tùy theo sự tiếp xúc với ba thành phần :

- 1) Tác giả viết vở phim;
- 2) Đạo diễn hướng dẫn việc đóng phim;
- 3) Diễn viên đóng phim.

Nếu cán bộ lãnh đạo mà là người có uy tín và lại sành nghề thì công việc động viên Văn Nghệ này dĩ nhiên cũng được dễ dàng đi một phần nào rồi, song ví phỏng các vị « chủ » đó mà lại nặng phần thương mại, nhẹ phần nghệ thuật thì ôi thôi ! chuyện động viên sẽ là chuyện động... trời, động... đất.

Bởi những lý do sau đây :

ĐỐI VỚI TÁC GIẢ

PHÀM đã là kẻ sĩ tự trọng — nghĩa là sống chết với Nghề — ở giữa cái xã hội bát nháo này, thi cái tật — hay cái nết? — lớn nhất của kẻ sĩ là sự thận trọng : không làm thi thoả, bằng dã làm thi phải làm cho ra trò, cho khỏi tủi hổ với các chiến sĩ chân chính của mọi ngành hoạt động khác.

Cho nên họ rất trắc trắc.

I.— ĐẦN ĐO.— Họ đần do ngay từ lúc dấn bước con đường Điện Ảnh, vốn đã nổi tiếng là « nghệ của con nhà đại phú ». Ma chơi với ai, chửi chơi với đại phú của nước mình ở đây, lúc này thi... là gì cầu « vi phú bất nhẫn »? Đã mang tiếng bất nhẫn, lại chẳng được miếng gì cơ chứ!

Chứng cứ : là tác giả Bắc Hà cũng như Nam hà đã hết sức cố ý chờ o với phong trào Điện Ảnh khởi sinh gần đây. Cố ý, vì thực tình, có nhiều « điện ảnh sĩ » nắm sẵn trong tay, xếp sẵn trong ô kéo, hoặc « thai nghén » sẵn trong lòng hàng dăm ba cốt truyện (đang viết và đã viết) hàn hối cả rồi, mà dàn khoanh tay.. chờ thời; kể dà chục năm có lẽ rồi.

— Muộn còn hơn.. có!

Đó là khâu hiệu của phái « trùm chán ».

II.— THỎA HIỆP.— Còn phái thứ hai, là phái « thỏa hiệp », nghĩa là cũng tùy thời biến dịch mà đem tài năng ra... « phục vụ giai đoạn ».

III.— LÀM LẤY DƯỢC.— Đến phái

thứ ba là phái dẽ tính, vì háo danh (sẽ có tên tuổi, một sớm một chiều nổi lên như cồn), háo lợi (mỗi vở phim mà tính theo luật quốc tế (!) được ăn những 6,5% tiền nhuận bút thì sẽ mấy lúc mà có ô tô... hòn ?) hay vì nhẹ dạ rời, lao đầu vào Nghề thì... thì vỡ mộng liền. Tại sao vậy?

Đây :

LÝ DO THẤT BẠI CỦA TÁC GIẢ

LÝ do thất bại nặng nhất là lý do chủ quan : thất học về chuyên môn nên thất bại.

Đúng thế. Vì điểm qua các nhà soạn phim đã ra mặt ở trong mấy tác phẩm vừa chiếu, và các nhà đang tập tành ra trò thì thấy rõ ngay rằng chưa có ai được huấn luyện, về lý thuyết và về thực hành, của nghề sáng tạo cốt truyện điện ảnh. Cho nên họ đã « ngẫu chiếm » mà dựng lên những thiên tình sử, trong đó bao nhiêu khúc nỗi, bao nhiêu éo le đều, không ít thi nhiều, có nhát của ngoại nhân.

Áy là mới nói về chi tiết.

Còn nếu lại đặt tác phẩm của họ lên một mực độ quá cao — nghĩa là tạm nhận họ làm việc có chương trình, có kế hoạch, tác phẩm của họ có bố cục hẳn hoi — thì, trừ cuốn Kiếp Hoa ra, bao nhiêu cốt truyện khác đều là và vi vu, chắp nối những hình ảnh, màu sắc, âm thanh không đâu vào đâu cả, để gõ ghém lấy một nội dung đầu Ngô minh Sở. Mà Ngay đến vở Kiếp Hoa nữa thì đó cũng chỉ mới là một mý ý đã bị khai thác bởi một tay thợ... không lành nghề: một soạn giả bất đắc dĩ.

Rút lại thì vi thiếu học về chuyên môn nên :

1) Tác giả của Kiếp Hoa đã phản lại hầu hết các nhân vật trong truyện, bằng mọi tình tiết tiền hậu bất nhất (bao nhiêu quá trình tâm lý và xã hội đều đi ngược lại ý muốn của tác giả: mỗi đầu thi ai cũng tốt cả, đến cuối thi ai cũng hỏng cả);

2) Tác giả của Bến Cầu đã làm lạc câu chuyện, ngũ ý : « vì hoàn cảnh xã hội mà gai giang hổ cứ phải chịu nỗi ngựa quen lối cũ », song kết cục, hoàn toàn phản lại thực tế, là « vì cái tình ghen tuông của một cá nhân mà con thuyền xưa phải trôi về bến cũ », rồi gõ ghém cả một vấn đề xã hội vào một câu chuyện già đình không tiêu biếu, phô diễn cả xã hội ngửa nghiêng vào mấy cản phòng đàng điếm.

(xem tiếp trang 31)



VU VƠ

Bỗn nay ta đọc thơ
Thơ ai sầu thương nhớ
Thanh tiếc một mùa xuân...

Anh nói quê anh
Lúa mùa ngọt ngọt
Anh mơ trăng lành
Anh mỉm cười đồng quê...
Nhớ thương những buổi chiều v.v.
Bên cõi thôn nữ tóc thê đãi trăng
Tôi biết quê anh
Ngày xưa em đẹp lắm.
Nhưng chờ tàn tạ hết cùn đâu.
Anh nói anh sầu
Vì cõi thôn nữ sang trọng.
Để anh ở lại lạnh lùng ẻ loi
Ha ha !



BIÊN RỪNG

Tren đầu ngọn sóng

Nước mắt mờ in
Xa xôi kia hình ảnh khúc chấn tình
Nghe sóng rào những chấn trầu rạt gót
Việt ñắc ñán u
Núi đèo xa sương trắng mây mù
Gió ngàn thòn thúc
Ai nhớ biển mà tay run mất ướt
Khi ra đi...!
Hồ sơn, Nha trang... ôi nắng đây thù
« Gió theo trăng từ biển thời qua non
« Buổi theo gió tan xa tàng thoáng
gọn » (I)

Những trưa hè cát bồng.

Tiếng chát vui chen tiếng sóng hò
khoan
(Tiếng vui ca hay ấy nhịp đời buồn?)
Thân đầu dãi mặn tình đời biển cả
Biển tha thiết ngay cả đời xa lì
Trưa nào nghe gió
Rừng bão: vè di thôi.
Rừng ơi rừng, tình biển mặn chời vời
Cõi thương nhõ biển... biển rừng đời
ngã

Bà thị giữa đồi miền băng giá
Bên rέo vè
Bên níu lại

Tiếng thương những cái qua rồi
Núi sông quẩn quại anh ngồi tiếc
thương...



Chứ đây nèi quạnh phô phu ở g
Có rau lòng đau
Có rau rãnh dài ngang trai
Mong đợi các anh
Ghi lên vài trang giấy
Cuộc đời đổi, no...
Anh sống ở đâu
Trong rõ phuờng chật hẹp
Ngồi kia khát lửa ngút trời
Anh mơ những cái hết rồi
Mặc ái vây dựng cho đời yên vui...

PHONG SƠN

TIẾNG VIỆT ĐÁNG YÊU

Rút ngắn ý niệm và đào lộn âm thanh

NGUỒI dân Đông phương, do quan niệm « vạn vật nhất thể » khuôn nắn đời sống tâm tư của mình, kè hàng bao nhiêu thế hệ rồi, nên đã tạo cho mình có một nét suy nghĩ có tính cách tổng hợp, khác hẳn nét suy nghĩ có tính cách phân tách của người dân Tây phương.

Nét tổng hợp đó được bộc lộ khá rõ rệt ở trong ngôn ngữ và văn tự, Bằng chứng :

1) Mỗi tiếng nói của dân Đông phương phần lớn là tổng thể của âm thanh, màu sắc, hình dáng, cử chỉ của sự vật được biểu thị bằng tiếng đó. Tỷ dụ : « Cỏ non xanh RƠN chàng trời... »... « Cỏ biếc um, dầu MUỐT màu xanh... » thi hai tiếng RƠN (do âm gốc: rơa đê ra rơa, rơu, rơu, rơu, v.v...) và MUỐT (do âm gốc: uốt đê ra, muốt, tuốt, luốt, luốt thoát v.v...) đều hình dung nổi cái thể tổng hợp của khái niệm xanh đến rợn người, đến luýt cả cảnh vật đó.

2) Cách ghép tiếng đặt thành câu của dân Đông phương cũng theo một quy luật làm phát lộ toàn bộ khái niệm của sự vật cần phải diễn đạt, hơn là làm phát lộ các bộ, cho nên rất ít dùng đại danh từ và quán từ. Tỷ dụ : « Qua cầu, ngả nón, trông cầu, Cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu » thi ai qua cầu ? ai ghé nón, ai trông, ai sầu ? Không cần nói mà ai cũng biết đó là ai... Và cầu, và nón và nhịp, tuy không có quán từ mà cũng vẫn rõ ràng định vị được cho sự qua, sự ngả, sự sầu như ở ngôn ngữ phân tách phải kéo dài câu nói ra như sau đây : « Ta qua đoạn cầu, ta ngả cái nón v.v. và v.v. » nó mới lôi thôi làm sao chứ !

Tiếng răng

CÙNG như cái tiếng « RĂNG » của mình thi thực tình đã là cả một câu rút ngắn lại thành một tiếng. Rồi... « Răng : từ ngữ nhã gấp nhau, thăm trống, trộm nhô bầy lâu đài chồn... »; rồi... « Răng : trong ngõ, đá, vàng, thau, mèo phân ta đâm nhau cả mèo... »; rồi... « Răng : hay thì thật là hay... »; và... « Răng : Từ là dũng anh hùng... » và bao nhiêu cái « răng » khác nữa, tuy không cần đến chữ từ mà ai cũng biết ai là chủ của « răng », không cần nói là ai « răng » mà ai cũng biết răng ai « răng » với ai ?

Tiếng Ai

LÀI đến tiếng « AI » nữa thi đây mới thật là một danh từ diễn hình của cách rút ngắn ý tưởng lại đến cùng cực. Như trong câu mươi :

« Thầy ai ai ta cũng ai ai... »

Thầy ai đây nếu đem mạo luật của Tây phương ra mà phân tách thứ ngôn ngữ tổng hợp này, tất khó lòng mà hiểu nổi là một thứ từ ngữ thuộc về mục loại gì... ấy thế mà người minh đều hiểu ý niệm của « toàn thể » câu nói, mặc dù ai ai ở đây có khi là danh từ chung, có khi là động từ, có khi lại là đại danh từ.

Tiếng Ấy

VÀ đến hai tiếng « ẤY » trong câu văn nữa ! thi chúng đã là cả một hành động dài lê thê (là : « làm cái công việc gì đó ») đã được rút ngắn lại thành có mỗi một tiếng... « ẤY », lúc này đã giữ vai trò một động từ rồi.

Lại tiếng Ai

VĂN cái tiếng « AI » trong giao thoại của một cặp vợ chồng trẻ giữa tối tàn hôn : cô dâu đóng cửa ; chú rẽ gõ cửa ; cô dâu hỏi :

— Ai đó ?

Và... việc phân tách văn phạm bắt đầu rắc rối. Vì chú rẽ vẫn lại :

— Đố biết ai đấy ?

Đề cô dâu làm nũng :

— Bắt cứ ai cũng phải nói là ai thi mời mở !

Chú rẽ cũng chẳng chịu non :

— Lại còn ai nữa ?

Cô dâu vùng vằng :

— Như thế thi còn ai biết là ai được chứ ?

Chú rẽ hạ giọng.

— Ai đấy mở cửa cho ai đây...

Cô dâu dịu giọng :

— Tưởng là ai...

Rồi mở cửa, đề chú rẽ làm lành :

— Ngõ là ai mà lại chẳng biết tiếng ai.

Và cho cô dâu ẻo qe :

— Ai chẳng biết ! nhưng đứa ai một tý xem ai có nhận ra tiếng ai chẳng ?

Câu chuyện « ai » chắc còn phải dài nữa vì tiếng « ai » ở đây có thể giữ được cả ba ngôi của trật tự đại danh từ (là ta, ngươi, nó).

Tiếng Minh

ĐỂ minh chứng cách rút ngắn ý niệm lại bằng lối dùng danh từ tổng hợp, có thể dẫn thêm ra :

1) Cái tiếng MÌNH, vừa để biểu thị bản thân của chủ từ vừa để chỉ thi

NÉP SUY NGHĨ

TỔNG HỢP

Của NGÔ DỒNG THANH



Không ai giường rộng, chiếu dài để xoay
« ... Phá đèn rồi lại đắp đèn.
Nào ai cướp nước tranh quyền chí ai ?
Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai.
Nước sòng trong, sao lại chảy hoài ?
Thương người xa xú, laz loát đều
đây... »

Hoặc : « LIỀN dẫn đại binh rượt nà theo... » hay « BIÈN ra sau đêm, ngửa mặt, thở dài đến gõ đầu cũng phải rùng mình », thi liền và bùa đều không có chủ từ mà cũng dễ cho độc giả biết ai liền, ai bùa ?

Hoặc : « Xấu số hơ hơ hết là vợ tôi. Chiến tranh thế giới vừa chấm dứt, vợ tôi cũng mãn kiếp theo. Chuyển dì còn trông thấy nhau, chuyển về chỗ thấy tăm « hoành » trên bến thờ. Vọng phu ròng rá hai năm, để rồi vĩnh biệt không dặng một lời tiễn đưa của chồng. Con sáu đứa đê lại đó. Sự nghiệp mười năm dư xáy, khôn học không kẽ... » thay thay đều chứng tỏ nét suy nghĩ của Đông phương niềm đậm tính chất tổng hợp, tính chất vạn vật nhất thể nên thường hay lấy cảnh ra để tả tình, thường hay lấy một hình ảnh ra để diễn cảm, lấy một vài tiếng để gói ghém cả một ý niệm sâu rộng.

Kinh nghiệm thực tiễn

DO đó, có thể rút ra được mấy kinh nghiệm thực tiễn sau đây :

Một là khó lòng mà có thể dùng được lối văn phạm Tây phương, nhất là văn phạm rất là khát triết của Pháp, để phân tách một thứ ngôn ngữ, văn tự rất là « eo rắn » của người mình.

Hai là lối chữ tự mẫu (alphabet), trong đó mỗi lết (lettre) chỉ là một âm thanh, đã không có nghĩa gì lại không có hình ảnh gì khêu gợi, nên khó lòng kích thích được tâm tư người Việt, bằng đem biến nó ra thành thứ tự mẫu, đọc theo kiểu I TƠ (trong đó, đến cả các từ âm, consonnes, cũng có ý nghĩa, cũng có hình ảnh), thi dễ « vào » trí nhớ của người mình hơn (một lý do lớn cho sự thành công vĩ đại của phương pháp Bình dân học vụ).

Ba là tính chất tổng hợp và hình thức đơn âm của tiếng Việt rất phù hợp cho việc cấu từ và « cấu nhạc » Việt, tất nhiên là có thể phát triển được rất mạnh, nếu gặp hoàn cảnh khách quan thuận tiện.

Bốn là việc người mình học ngoại ngữ, nhất là học tiếng Tây phương, khó lòng mà kiến hiếu được trọn vẹn, nếu đem áp dụng phương pháp phân tách như thường dùng xưa nay. Trái lại, nếu

(xem tiếp trang 87)

(1) Xuân Diệu

NGÀY nay có lẽ loài người đã quên hết nhiều bí thuật trong nghệ thuật vò sòng về nghề sứ mà Thần Sứ để lại, nhưng vẫn còn nhớ đến câu chuyện của Chàng. Và có lẽ những cụ già mù lòa trong những xưởng làm đồ sứ lớn, ngồi suốt ngày phơi nắng và nghiên bột màu, có thể kể lại cho ta nghe chuyện ấy.

Họ sẽ kể rằng : « Xưa kia Chàng chỉ là một người thợ tầm thường. Nhưng về sau, nhờ tinh kiền nhẫn và công phu tìm tòi và cung nhờ Thần Thành phù hộ, dần dần Chàng trở nên một nghệ sĩ có tài.

Tiếng tăm lừng lẫy đến nỗi có kẻ cho rằng Chàng là một thuật sĩ luyện đan có bí quyết làm đá hóa vàng. Kẻ khác lại cho rằng Chàng có tài thuật, có thể làm cho người ta chết ngất trong những cơn ác mộng hay bằng cách dâu vào dưới má ngói những bức tượng nhỏ của những kẻ Chàng muốn hại.

Người khác lại quả quyết rằng Chàng là một nhà chiêm tinh học đã tìm ra được những nguyên lý sâu xa của Ngũ hành, Ánh Hường đến cả vũ trụ và chi phối sự luân chuyển các tinh tú và sông Ngàn hà. Những kẻ ít học phẩm bình Chàng như thế.

Nhưng những cận thần của hoàng đế, những bậc đức vong đã nêu tấm gương sáng cho toàn dân lại khen ngợi công trình kỳ diệu của chàng. Và họ không thể tưởng tượng được một hình dáng nào tuyệt mỹ mà chàng không nặn ra được với chất đất đẹp có thể biến thành thiên hình vạn trạng dưới những ngón tay khéo léo của chàng.

Một hôm, chàng dâng lên Hoàng đế một vật vô giá : Một chiếc độc binh lóng lánh như kim khí, dáng rất đẹp, màu sắc huy hoàng chói lọi, trên minh đinh những con cày đồng bằng sứ cứa tuy chiêu ngâm mà thay đổi màu lùm.

Đây Thiên tử ngạc nhiên, khen ngợi chiếc độc binh mãi không thôi, và hỏi các hoàng tử cùng các vị cận thần xem người nào đã nắn ra chiếc binh đó. Họ đều rằng chính một người thợ giỏi nhất trong đám thợ sứ đã nặn ra. Chàng có những bí quyết mà có lẽ thần tiên hay ma quỷ đã truyền lại cho chàng.

Hoàng đế liền cho người đến ban thưởng Chàng một vật quý và triệu Chàng về Kinh. Người thợ sứ hèn mọn đứng trước bệ rồng, sập đầu lạy tạ và đợi lệnh Thiên tử.

Hoàng đế phán :

— Trầm đã vui lòng nhận bảo vật của nhà ngươi và đề nhà ngươi, Trầm đã truyền ban cho ngươi nghìn lưỡng bạc. Nhưng nếu ngươi có thể làm đẹp ý Trầm thì được thưởng gấp ba số bạc ấy. Nhà ngươi nghe đây ! Trầm muốn nhà ngươi nặn cho Trầm một chiếc binh có màu sắc của Da Thịt. Người hãy hỏi lấy ý Trầm. Trầm nói một lần da có thể rung động vì một lời thơ, một lần da có thể cảm xúc vì một ý nghĩ, một lần da có thể bằng khuàng vì một dòng tư tưởng. Người hãy khảm theo lời Trầm và đừng từ chối công việc ấy. Ý Trầm là thế !

Họ sẽ kể rằng : « Xưa kia Chàng chỉ là một người thợ tầm thường. Nhưng về sau, nhờ tinh kiền nhẫn và công phu tìm tòi và cung nhờ Thần Thành phù hộ, dần dần Chàng trở nên một nghệ sĩ có tài.

Truyện ngắn

THẦN SỨ

Nguyên văn của L. Hearn

Bản dịch của NGUYỄN THIẾU NGUYỄN

CHÀNG là một người tinh tế nhất trong những kẻ trộn màu, vẽ tô binh sứ, trong đám hoa sứ và những thợ thầy trông nom các lò đúc đồ sứ.

Nhưng lúc từ giả hoàng cung, Chàng lấy làm lo nghĩ dù đã nhận được năm nghìn bạc thưởng. Chàng tự nhủ :

« Bí quyết của vẻ đẹp của Da Thịt và bí quyết của những gì làm cho Da Thịt cảm xúc là những bí quyết của Hóa Công. Làm sao mà loài người có thể đem lại cho da thịt đã chết hình dáng của sự sống biết xúc cảm được ? Ngoài Tạo Hóa, ai có thể truyền vào đây một Linh Hồn ? »

Nhưng Chàng là người đã từng tìm thấy những màu huyền diệu rất thần linh trong nghệ thuật dùng men. Chàng đã phát minh ra màu đỏ huyền ảo của hoa hồng, màu hồng phớt màu xanh của núi, màu vàng nhạt và dịu dàng, và vẻ huy hoàng chói lọi của vàng. Chàng đã tìm ra màu của da lợn, màu lục của da rắn, màu tím của hoa tử la lan, màu đỏ rực của lửa, màu đỏ son, màu hoa cà, những màu mà biết bao kẻ chuyên về nghề sứ ở Tây phương tìm kiếm mãi không ra.

Thế mà trên đường về xưởng, chàng run sợ vì công việc Hoàng đế vừa giao phó cho. Chàng tự nhủ :

— Làm sao, với đất sét, con người ta có thể diễn tả được màu sắc của da thịt rung động vì nỗi bần khoán bi ân của một tư tưởng ? Con người ta có dám bắt chước Tạo Hóa thần diệu. Ngài có thể sáng tạo ra một triệu mặt trời trong lúc ta chưa nắn xong một chiếc binh con !

NHUNG Chàng phải vâng lệnh Thiên tử. Người thợ kiên nhẫn hết sức cố gắng để làm vừa lòng nhà vua. Chàng lâu hụt khó nhọc trong bao nhiêu ngày tháng. Chàng cầu mong thánh thần giúp đỡ nhưng vô hiệu. Chàng kêu gọi Hóa Thần đến giúp, nhưng cũng không được.

— Ôi ! Hóa Thần, hãy nghe tôi và hãy giúp đỡ tôi. Làm thế nào một kẻ hèn mọn như tôi, một kẻ không thể truyền một linh hồn cho đất, làm thế nào để cho đất có màu sắc của da thịt rung động vì một lời nói và cảm xúc bẩn khoán vi một Tư tưởng ?

Và Hóa Thần trả lời một cách bí hiểm trong tiếng thi thảm của lửa :

— Người có thể làm cho một viên đá có linh hồn không ?

Người có thể làm cho một ngọn đèn rung động vi một tư tưởng không ?

Lắm lúc, công trình cũng không đến nỗi hoàn toàn hư hỏng. Vì màu sắc và chất đất hình hồn như hoàn mỹ : không có một vết rạn nào, nhưng ta chưa nhận thấy vẻ uyển chuyển của nó lúc nó đi qua ? Người có thể đo được hơi gió không ?

Nhưng nhà nghệ sĩ vẫn không thay đổi ý kiến. Chàng đã làm đi làm lại bốn mươi chín lần để vàng theo lệnh của Hoàng đế : bốn mươi chín lần, chàng muốn thực hiện trước mong của Thiên Tử.

Nhưng than ôi ! Chàng chỉ tiêu hủy chất đất quý mà thôi. Chàng phi súc vô ích. Chàng đã dùng hết tài nghệ mình, vô hiệu quả. Chàng chưa đạt được ý muốn. Chàng ốm đau và vô cùng nghèo khổ.

Thỉnh thoảng, trong những phút quyết liệt, trong lúc nung đốt, ta thấy các màu thay đổi một cách kỳ diệu, phai dần thành màu tro nhạt hay biến thành sắc đen đậm như bồ hông, màu đất rừng ! Nhận thấy những sự rủi ro đó, Chàng phàn nàn với Hóa Thần và van xin :

— Ôi ! Hóa Thần ! Làm thế nào để diễn tả hình sắc của da thịt trên lông, màu lục của da rắn, màu tím của hoa tử la lan, màu đỏ rực của lửa, màu đỏ son, màu hoa cà, những màu mà biết bao kẻ chuyên về nghề sứ ở Tây phương tìm kiếm mãi không ra ?

Và Hóa Thần trả lời một cách bí hiểm bằng tiếng thi thảm của lửa :

— « Người có học được nghệ thuật của Hóa Công đã từng sáng tạo Ráng trời, Hóa Công Ánh sáng và những màu của ánh trời ta ?

Có lúc, Binh đã nặn xong, các màu chưa thay đổi, bẽ ngoài của Binh như linh động lên vì sức nóng và rung động như da thịt, thi công phu của thợ bỗng thành ra công đã tròn. Vì chất đất biến hóa bất thường, không chịu phục tùng và minh đất có dày những đường nhân thô kệch như những đường rạn nứt của vỡ trái khô,

VĂN NGHỆ QUỐC TẾ ● VĂN NGHỆ QUỐC TẾ ● VĂN NGHỆ QUỐC TẾ ● VĂN NGHỆ QUỐC TẾ

hay những hột như những nốt trên da một con chim chết và bị nhồi lồng một cách tàn bạo.

Rồi Chàng khóc và kêu gọi Hóa Thần :

— Ôi ! Hóa Thần, làm sao tôi có thể bắt chước sự rung động của da thịt lúc một Tư Tưởng lướt ngang qua, nếu ngươi không hạ cố giúp tôi ?

Và Hóa Thần trả lời một cách bí hiểm trong tiếng thi thảm của lửa :

— Người có thể làm cho một viên đá có linh hồn không ?

Người có thể làm cho một ngọn đèn rung động vi một tư tưởng không ?

Lắm lúc, công trình cũng không



Màu sắc của sự sống bao bọc lấy nó, và thiêng nhuần vào trong những tảng lớp sâu kín của chất sứ, bắt chước màu đỏ máu của những tế bào và màu đỏ thâm rạn mặt lưỡi của những mạch máu đen. Và ngoài hết, có một lớp men sắc vàng như ánh nắng tươi và bóng, gần như trong suốt, không khác lân da mịn màng của người thiếu nữ... Chưa bao giờ, từ hồi khai thiên lập địa, tài nghệ của con người có thể quan niệm và sáng tạo được một tác phẩm như thế !

Chàng bảo những người giúp việc đun thêm những cánh cùi chè vào lò lửa.

Nhưng Chàng chưa cho ai biết ý định của mình. Khi lò lửa bắt đầu đỏ, và khi thấy tác phẩm của mình tươi đẹp và đỏ hồng lên trong ánh lửa, chàng quỳ phục trước Hóa Thần và khấn thề :

— Ôi ! Hóa Thần ! Ta đã hiểu ý những lời ngươi nói. Ta biết rằng một linh hồn không thể tự chia. Xin ngươi nhận sự sống làm sự sống của tác phẩm ta, linh hồn ta cho linh hồn chiếc Binh !

Rồi luôn trong chín ngày chín đêm, lửa chè cháy mãi trong lò. Suốt trong tám đêm chín ngày, thợ trông nom chiếc Binh huyền diệu đúc thành hình người nhuộm hồng vì hơi lửa. Gần đến đêm thứ chín, Chàng cho các thợ bạn mệt mỏi đi ngủ vì công việc sấp hoàn thành và kết quả gần như chắc chắn.

— Đến sớm mai, nếu các anh không thấy tôi ở đây, hãy rút Binh ra khỏi lò, vì tôi biết công việc đã xong, đúng theo Thành ý.

Các thợ bạn vang lời.

Rồi trước khi đêm thứ chín sấp tàn, Chàng nhảy vào giữa. Chàng rút linh hồn minh cho Hóa Thần và dâng đời minh cho tác phẩm, linh hồn minh cho linh hồn chiếc Binh. Buổi sáng thứ mười, lúc thợ trở lại để rút từ trong lò ra công trình kỳ diệu về men sứ ấy, thì nám xương của nhà nghỉ đã tan biến rồi. Nhưng kỳ lạ ! chiếc Binh linh động dưới mắt các thợ — in giống như da thịt có thể cảm xúc vì một tiếng nói thi thảm và rung động vì một Tư tưởng thoáng qua. Và nếu ta sờ tay vào, thì có tiếng nói vang ra, nói lên một tiếng : tên nhà nghệ sĩ đã sáng tạo ra nó.

**

NHÀ vua biết chuyện ấy : ngài nhận rằng đó là một chiếc Binh huyền diệu, và nói với những kẻ cận thần :

— Sức mạnh của lòng tin tưởng đã thắng được thiên nan vận nan. Nhưng quả nhân có bao giờ muôn gãy ra một sự hi sinh khắc liệt như thế. Trầm chỉ muốn biết Thiên tài của Nghệ sĩ vò sòng ấy do thần thánh hay ma quái, Thiên đường hay Địa ngục mà có. Bây giờ ta biết rằng Nghệ sĩ thuộc vào hàng các vị thần.

Rồi Hoàng đế khóc người bac mệnh rất thảm thiết. Ngài truyền cho Linh Hồn của Nghệ sĩ được hưởng nghi lễ xứng đáng với bậc thần và sẽ được thần dân tôn thờ mãi mãi. Những pho tượng đẹp đẽ của nghệ sĩ được dựng lên trên khắp đất Trung Hoa để cho những thợ sứ cầu khẩn và xin phù hộ cho trong công việc của họ.

NGUYỄN THIẾU NGUYỄN dịch

NHÀ CHIẾT TỰ HUỲNH MINH

tác giả quyền « Đời người trong nét bút »

Nhận xem chữ ký trá lìi bằng thơ
Nói rõ cuộc đời do nơi nét ký qui Ngài
diễn đạt ra BƯỚC SANG NĂM MỚI.

Xem giúp bạn đọc một thời hạn ngắn
kể từ 1-1-54 đến 1-3-54, đọc giả hưởng với
giá đặc biệt 30\$, gửi bằng bưu phiếu
hoặc 30\$ timbre dù số.

Địa chỉ :

HUỲNH MINH

150-9 F. Louis-Saigon

Chú ý : Nội trong tuần qui Ngài sẽ
nhận được bản đoán.

Tùy bút

TÌNH BAO LA

Em Hàn Giang,

TÌNH ta bao la trong cái bao la của Đất Trời. Và hôm nay, lòng chí leáng tan, quyền lồng lồng em, một cõi lồng ú dột bởi sorm cùng già đình non sông ly tan, chỉ mới được đoàn tụ. Em ơi! Chỉ thấy vẫn chưa lồng thỏa uóc, trước đời lời tâm tình của dứa em mến yêu. Phải chăng với giòng đời lồng đứng như gân ngheen ư, với bao tàn lực đương sân đà xuống trốn, em đã cảm thấy buồn nản?

Chỉ muốn thay em, với những lớp sóng cuồng tung toé, siết chặt thêm chút nữa nhung lườn ghe xuôi ngược, đứng đê ngã nghêng. Vì em ơi! Chỉ có những chuyến ghe xuôi và ngược mới chính là linh hồn của CAO QUÝ và THIỀNG LIÊNG...

Có những hôm nào bão bùng mưa gió lốc, em nén mình nơi gành « mía » ngắn ngủi trong tháng ra Tiên Sa muôn đời ngắn lẻ, đê rồi lây cả súc bình sinh dày ưa ra ngoài khơi xa thâm nhung con lái xanh rêu, lướt tron meo mõe, chúng mới bướng bình làm sao, xong đâu đây em lo âu phập phồng nhìn theo tám dang chúng và chỉ thở phào ra khoan khoái mân nguyên khi chúng đã giữ vũng thăng bằng giòng buồm thẳng tiến?

Và làm sao khói cỏ đó khói em của chí tê lòng mình nhuộm lốt cho những cỏ đó khác hung hăng xiết ngược! Chỉ biết em không bao giờ hắt hủi chúng.

Những thân đỗ xuôi ủ kín bao ké đất áo ra đi, trả tron trong bao chuyển ngược với những khuôn mặt khác khô rách của kè đỗ lán lóc nhiều trong gió sương tự thuở nào cà với một cái... cái gì em nhỉ?

Đã bao nhiêu lần chí hương về em khát lèm... Tới đây chí nhận thấy đầu mình không vờ tinh nhưng vẫn mang tiếng thờ ơ với em tự hồi mà khói buồn là đà và dày đặc hơn sương, từ khu Đông theo gió lồng phả vào mặt Đà Thành trong cơn ngọt ngọt.

Đà Thành vuôn voi, Đà Thành bừng mắt, Đà Thành vung tay vung chân cho kêu lên rặng rắc sau giấc miên trường, và cho mãi tới khi Đà Thành trao những cái hôn mặn nồng cho bao chiếc lái sang ngang, tách bến hay những tay chèo xa lạ của một vòn trời giông tố.

Chỉ lại hình dung ra những đồi mồi, mác tròn, dǎo nhanh rồi nhảm nghiêm lại vì cay, ngọt. Hay họ không muốn nhìn? Ủ, có lẽ. Mắt họ ngòi ngàng và lòng họ hoang mang với khôi uất hận với đây. Hắn kỵ tự nhủ: « Trời ở đây hép quá, kém xanh. Mùa sóng ở đây không hương chiều nhút định, chỉ quẩn quanh ». Họ hoài nghi. Thì, em ơi hãy rót thăm o oai họ: « Ta từ nguồn xa, xa lâm về đây. Và đã tới giờ hợp mặt chốn Trung đường với cái vỏ cùng tận mặn mà duyên giòng góp tự bốn phương trời... »

Đà thành nhận cũng nhiều và tro cúng lầm. Và em, em ơi! Còn cái hân hạnh nào to tát hơn nữa là chứng kiến, vỗ vè những cái đó ngay trong lòng mình? Sao chí không nghe em nhắc lại với chí:

Chia đôi con sông, cam đành làm ngọt

Bao giờ? Cho tới bao giờ?

Tan cơn sóng gió cho Thành đón Đông!

Mà em đã chợt nghe một chiều sương lạnh, và nghe ngào em đã kè lại chí nghe? Chỉ nhận ra mình đâu có tròn tròn để thơm tho để hưởng tên Nàng Hương, cũng như em đâu đến nỗi quá già buốt đê mang danh Hòn lạnh lèo! Song lẽ, đó chỉ là do thế nhân phiền phiền gán tặng. Mà họ vốn phiền phiền từ lâu thì can chí em phải bận tâm về họ cho nhiều?

Gióng ca nhịp phách, nam thanh nữ tú, phần hoa rộn rộn nhưng chí xét thấy toàn là gâng gượng trong rảo nể, giờ đây không làm cho chí hực bột nữa. Họ là những kẻ lạc lõng, bắt đắc đĩ cỏ em ạ! Họ đâu phải vò tai, bắt lync, nhưng thân ôi ai kẽ bước trước trên chính lý đê họ nói theo? Họ thiếu đù dát, thê thoit và một chút ít nghị lực. Mọi họ úa dần, rảng vèn ra tạo thành nhung bộ mặt nhăn nhó trong các cuộc hoan lạc thâu canh!

**

Chí nghe có tiếng ốc hụ vang rền. Phải chăng lại có đoàn tàu thả và nhô neo giữa lồng em xuôi xuôi? Từ đâu lại, phương Bắc hay trời Tây, quen yêu hay cău thù của thế hệ?

Và kia, hình như lại có cả đoàn buồm trắng căng tròn ra biếc cả lèo căng lát thằng phái khống em? Đêm họ giüm chí đì; bao nhiêu đấy? Bao nhiêu xuôi và ngược, mấy đì và mấy vè? Cầu mong sao họ đì với mâu luôn sói và quay vè toàn vẹn, toàn vẹn cho tới bến Huỳ hoàng.

Em ơi! Chỉ cười với vì đã gặp em êm ám cạnh lòng như hương hương lan nồng thu trong trong.

Hẹn với em lát một ngày đông đù các Nàng: Hồng, Mã, Trà, Đông, Vu... chúng ta sẽ sánh vai kè bước dong ruồi chồn xa khơi với máy bát ngát với, với đàn chim trời lấp cánh. Và sẽ không có bờ còn bến, không vướng lau chầu lách không tiếng ca xang cung như không lời! Thế hãi minh son của một mùa sát khit! lúc đó ta sẽ nâng cao và đưa tới BÌNH MINH cõi ghe NHÂN LOẠI.

Chí của Em: HƯƠNG GIANG

NGÔ THẾ HÂN

MÃM XANH VĂN NGHỆ TRÊN ĐƯỜNG SƯƠNG GIÓ

Anh và tôi

Non cùng nước

Đồng nhau bước

Nhịp đường đời

Vật vả mồ hôi

Nóng hè da cháy

Đông lạnh da săn

Cày đêm tráng lặn

Dang tay cuốc phá đường hoang,
Đá long lòng đất lờ loang lòng đời.

Anh ơi! Ta đào kinh mới

Bằng ngang đồng ruộng xa khơi

Anh ơi! Cờ xí rợp trời

Khánh thành kinh rạch vui cười nông thôn
Xa xa chân bước dập dồn...

Cha mang quà bánh thết con,

Mẹ khâu chiếc áo rách mòn hai vai.

Cười vang đồng ruộng luồng cày,

Anh vui ca hát nhớ ngày tùng chinh.

Hồi anh đi lính

Trông vẻ hiên ngang

Nay anh về làng

Chung lo vụ gặt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

<



SESSUE HAYAKAWA
trong vai Jean Valjean

* Đây là một người hình ốc trung bình, mập và mạnh khỏe, khỏe ở cái tuổi đang sung sức. Chàng trạc chừng 46 và nhiều lăm là 48 tuổi. Chiếc mũ cát-kết che mắt một phần da mặt nám cháy luôn luôn nhè nhẹi mồ hôi. Áo sơ mi chàng bằng thứ lụa thô, ít khi chàng gài nút cò nên để lộ một cái ngực đầy lồng lả.

Chiếc cà-vát thật rứt lật lồng thông trên ngực. Quần chàng mặc bằng vải xanh, đã bạc màu, một ống cổ vải lén một miếng vải trắng, ở ngay chỗ đầu gối, còn ống kia rách lủng một lỗ. Chiếc áo hành tinh cũng rách mướp, ở cái chỗ lại khâu lên một miếng ni xanh, khâu một cách hổ súc vụng vè. Trên vai, chàng mang một cái xắc nhà binh còn ng yên vẹn, tuy chàng cầm một cái gậy cong queo, chân không tốt mà lại mang dày, đẽ bỗng dính, đầu tóc chàng hắt gợn nhưng râu ria mọc không trật tự chút nào cả.

Vào đầu cuốn tiểu thuyết « Những kẻ khốn nạn », nhà văn hào Victor Hugo đã tả anh chàng Jean Valjean như thế đây !

Về sau, Jean Valjean trở nên ông Modeline. « Một người trạc 50 tuổi, có vẻ bận rộn nhưng tính tình rất hiền, mà nghĩ đến mình lại rất ít ». Nhưng có một người lại nghĩ đến Jean Valjean : nhà triết thám Javert, con người suốt đời chỉ làm một công việc gát gòi trong hai động từ : « Theo dõi » và « dồn ngó ».

Không may cho kẻ nào bị y đe dọa : Y đã bắt cha trong lúc cha y toàn vượt ngục. Y đã tống cáo mẹ y đe mẹ y phải bị án quản thúc.

Javert biết Jean Valjean trong bộ lốt của Madeleine trong cái ngày anh chàng này đã cái xe bò bị ngã.

Javert nói :

« Tôi chỉ biết có một người có thể làm việc ấy.. Đây là một người vượt ngục ».

**

NHỆ thuật thứ bảy của Nhật với La sanh mòn (Rashomon) chiếm giải thưởng đại hội điện ảnh Venise năm 1952 đã làm cho ngoại quốc phải chú ý. Hai nhà đạo diễn danh tiếng

ĐIỆN ẢNH NHƯỚT 1953

« Những kẻ khốn nạn » của đại văn hào Victor Hugo trên đảo Phù-Tang

Daisuke Iko và Masahiro Makino vừa mới dựng xong một cuốn phim màu lịch sử nhan đề « Những kẻ khốn nạn » với Sessue Hayakawa trong vai Jean Valjean-Madeleine.

Nhưng đây Jean Valjean ăn cơm bằng đũa câu thận khi ở nhà linh mục Myriel nơi chảng tam-trú. Cosette cũng giống bà Butterfly (Anh Đào). Javert ở trong truyền thống Mori hay Charlie Chan. Bọn Thénardier sống trong một ngôi lầu dưới bóng chàm núi Fouji-Hama luyện tập môn võ nhu đạo để qua ngày giờ và chặn đường đòi tiền mồi lợ khán qua đường.

DÀU bị nạn bom nguyên tử của Mỹ, dầu bị chiếm đóng và trong lúc nước nhà, bộ máy chính trị còn rối tung mà hiện nay Nhật Bản là nước đứng vào hàng thứ ba trên thế giới trong việc sản xuất phim. (dầu tiên là Mỹ, kế đó là Ấn Độ).

Năm 1952, Nhật đã sản xuất 258 phim (số sản xuất của Pháp trong năm ấy : 96) và 300 phim tài liệu.

Có hai lý do về kinh tế mà Nhật đã chiến thắng được :

Nhật đã chế tạo được tất cả số phim cần thiết. Họ cũng đã bắt đầu cung cấp phim cho Ấn Độ, và vét các thị trường suốt 20 năm nay thuộc quyền sở hữu của Mỹ.

Lý do thứ hai, giá vốn một cuốn phim Nhật rẻ tiền nhất thế giới. Khiêm nhượng là đức tính đầu tiên của nền văn minh Nhật Bản, đã đưa lại một kết quả lạ lùng,

Các diễn viên vẫn nhận đóng phim



Jean Valjean, sau khi vượt ngục, đến ở nhờ nhà vị linh mục

với một giá tiền hạ trái ngược hẳn với các minh tinh màn bạc ngoại quốc.

Hiện nay ở Nhật có 3.700 rạp chiếu bóng, 1.200 dành cho phim ngoại quốc : Mỹ, Anh và Pháp. Phim « Qui nhập ngưới », tác phẩm của Claude Autant Lara đã chiếm quán quân ở Tokio về số tiền bán vé. Còn những rạp khác chiếu các loại phim Nhật biểu lộ tình thần của một dân tộc vừa muốn vươn đến tương lai vừa muốn quay về quá khứ.

Còn những phim khác, đề tài nửa mới, nửa cũ, gợi lại các truyện cổ tích, bắt đầu tưởn... nô... biểu lộ tình thần cố hữu của Nhật. Phim « Gendai-Jin » (Thế hệ ngày nay) là cuốn phim diễn tả nỗi đau khổ của lớp thanh niên trong lứa đất nước bị chiếm đóng diễn tả bao nỗi sa sưa thì phim

« Torano a wo Fumu Otokotach » làm sống lại cuộc đời hiền ngang của võ sĩ đạo với lồng cao dam và chí cao cả của họ tóm tắt trong hai tiếng : Vàng lời và hy sinh.

KHÁC hẳn ở Pháp và Mỹ, tại

Nhật, đạo diễn phim được chú trọng hơn các diễn viên. Người ta nhắc nhở đến tên tuổi của nhà đạo diễn nhiều hơn là các minh tinh. Diễn viên ở Nhật chỉ đứng vào hàng thứ hai, cho nên ít người biết tên Mitsumoto Kimura và Yoshiko Yamaguchi trong phim La sanh Mòn (Rashomon) danh tiếng.

Đông kinh đang trở nên một Hollywood ở Á châu với sự tiến bộ về chuyên môn của các xưởng quay phim mà những xưởng già nhất cũng mới rá rời có 8 năm thôi !

GIANG TÂN
(Viết theo tạp chí Semaine du monde)

Châl Brillantine BOBEL

Tức là xúc đầu thơm
thứ quý nhứt

ĐỜI MỚI 894

XÓM Vĩnh Hội, bấy giờ chiều. Không khí căng nhựa sống của dân cần lao, phùng phục ôn ảo, dưới lán ánh sáng mờ sương sa, trên những nẻo lầy lội của một ven sông nhè nhẹi.

Người ta lũ lượt chen lấn nhau đi xem... Xem hội ?

— Không ! nơi đây còn mãi lo làm, lo ăn. Nên ít hội hè, đình đám, ít cốc tay cốc tàu lâm, anh ạ. Thật tình, có khi hàng năm dân chúng cần lao dễ thường không được nghe lấy một tiếng dân tiêng hát — dân thực, hát thực ấy, vì nói của đáng tội, thỉnh thoảng cũng thấy vọng từ bên kia sông sang dầm bầy âm thanh của một vài ngôi « bun ding » thura ca nhạc, và họa hoản lui chúng tôi thèm van Nghệ quá thi cũng cố mạo hiềm vượt biên thùy sang « bên kia » xem một chau ca kịch thì dành phải ngũ đỗ ở bến... vì bến này mười giờ khuya đã cấm di lại rồi...

Cụ già, bạn vong niên của ông bạn vong niên của tôi, vội ngắt lời người can bộ tuyên truyền trẻ tuổi :

— Giờ giờ nghiêm tuy sớm lắm, nhưng đã ba năm rồi, ở đây chưa xảy ra điều gì đáng tiếc cả...

Anh bạn trẻ vẫn theo đuổi định ý của mình, hì giọng xa vắng :

— Tiệm bán sách báo cũng hiếm lắm ! Muốn mua cái chí là phải sang bên. Xi-né thi lại càng hiếm lắm nữa... phim thi lai là phim 16 ly... rạp thi... xin mời các anh trông... ngàn kia con người ta mà chất vào một ngôi đình nhỏ bằng cái lỗ mũi.. Thi đấy ! anh trông ..

Vàng, tôi đã trông, kỹ lưỡng lắm !

Đồng bào, già trẻ — nhất là trẻ, — trai gái — nhất là gái — nô nức ủa vào một hành lang nhỏ, chen nhau đến rách áo qua một hàng Thanh niên Bình dân (nam nữ vận đồng phục riem rúa, hàng ngũ nghiêm chỉnh, thái độ hòa nhã) giữ chặt tự rồi mới vào được cửa bán vé... thì... hết vé đã từ lâu !

— Ai bảo dân chúng không ủng hộ phong trào Bình dân học hội ? Minh phải tổ chức ở bên Nguyễn Văn Hảo mới khỏi phụ lòng hưọng ứng của đồng bào...

Tiếng anh bạn « tổ chức » lịm vào tiếng nhốn nháo của cả một rừng người.

Đúng là một rừng người : lô nhô « mọc » lên đến tận sát nóc dinh, « cày » lớn chèn khít các hàng ghế dài, các hàng ghế dựa, các hàng ghế bành : « cày » nhô len vào lưng, vào nách, vào vai cày lớn ; còn « cày » bé thì bã đậu bám đầy, cốt sao nhoai đurdy

NGOẠI Ô SAIGON THƯƠNG THỨC VĂN NGHỆ

HÀ VIỆT PHƯƠNG viết



(nghĩa là đứng ngồi chỗ cao nhất) -
cứ tự nhiên... cõi áo ra...

Theo mà rừng người vẫn cứ bền bỉ,
rẽo dại theo rẽo dòng ca, đoàn kịch
của đoàn Thành Long, say sưa nuốt
từng lời vọng cổ của Út Trà Ôn cùng
đồng hội.

— Sao lại có thể có một sự kiện
nhấn đến như thế được nhỉ ?

Đứng tiễn chúng tôi bên bờ con sông
đong mầu mực, anh bạn phụ trách
trả lời cho những ai thiên tri như tôi.
Anh đã trả lời giản dị như vậy :

— Là bởi vì rằng : Đồng bào mình
khoa khát Văn Nghệ quá lắm mất rồi !

Xé cửa rạp Nam Tiến xóm ngoại ô
Vĩnh Hội có một lũ trẻ em mặt mày
nhem nhuốc mà vẫn cứ tươi như hoa,
khi kháo nhau rằng :

— Bay hè ? mơi lại có Thăng Long...
mơi lại có Út Trà Ôn hè ?

Hình như chưa em nào trả lời đúng
câu hỏi đó thì phải, vì chính ngay
« tụi người lớn » cũng chưa hiểu vì
sao những nơi tụ hội kề hàng vạn con
người mà đến nỗi hàng năm không
thấy bóng dáng một văn nhân nghệ sĩ
nào tới đó để... trả nợ « cõi áo » cả ?

Đoàn xe du khách vút qua cầu Ông
Lãnh, hất lại một lời than... muôn
thuở :

— Trời hời Trời ! Trời đã sinh ra
Móm Tân Gẫu (Pointe des Blagueurs)
sao Trời lại còn sinh ra... Xóm Vĩnh
Hội... ?

Và, vắng bên tai khách, nói lên
một lời nguyền :

« — Trời ơi ! Trời ở không công !
Bên thi thura Nhac, bên không...
Ni ạ : nèo ! »
H. V. P.

LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH

LÝ THUYẾT và THỰC HÀNH

do các nhà chuyên viên điện ảnh ngoại quốc
và Việt Nam phụ trách về đủ các ngành.

LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH giúp những bạn xa gần muốn làm việc chonghệ
thuật thứ bảy có thể theo đuổi ý nguyện của mình một cách dễ dàng. Học phí
hà. Học viên muốn ghi tên và biết rõ điều kiện nhập học xin viết thư về:

Ô. HOÀNG TRỌNG MIỀN
117, Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán

chuyển giao
lại cho

Lớp học điện ảnh

TRUYỆN DÀI PHÓNG TÁC CỦA GIANG TÂN



DÀI MUỘN RỒI

(Xem Đời Mới từ số 62)

XXXIII

MỘT sự lo âu tràn ngập tâm hồn thằng bé. Nó chạy thốc ra cửa, lắc mạnh cánh cửa nhưng vô ích. Ngày nay nó đã trở thành một tù nhân.

Mở cửa ngay ! Ông ! Mở cửa ngay ! Tôi muốn đi thăm Liên.

Tiếng kêu gào của em bé lạc lõng trong mưa gào giò rú ngoài trời.

Mở cửa ra !

Người vợ của nó đang làm nguy. Nó cảm thấy như vậy. Chắc chắn như thế rồi ! Ngày nay nó muốn ra. Nó phải đến thăm Liên. Nhưng làm thế nào ?

— Liên ! Liên ! Liên !

CHƯƠNG THỨ XVIII

T RONG không khí ấm trót của bệnh viện xông lên mùi dầu é-te. Cô giáo Châu trước khi đi tìm gặp thầy giáo Sắc đã dẫn cô giám thị ở lại ngồi sảnh Liên.

Thèm khát không khí mát mẻ bên ngoài, cô giám thị lại mở cửa sổ nhưng mưa vẫn rơi tơi tả, gió vẫn lồng lộng nên cô dành phải đóng cửa lại.

Trong gian phòng tranh sáng tranh tối do ánh sáng ở ngọn đèn chiếu ra cô giám thị mới ngầm thán hinh Liên nằm duỗi thẳng im lìm trên giường. Con bé đã tỉnh, lúc này hình như em đang thiêu thiêu ngủ. Nếu cô giám thị bước lại gần, cô sẽ thấy Liên thức dậy và cặp mắt con bé đang nhìn ló lão xung quanh. Nhưng cô giám thị không chịu lại gần, vì trong lúc này chính cô cũng cảm thấy khó chịu. Cô tưởng rằng

Tương lai của một thế hệ thanh thiếu nhi mai sau cần cứ ở sự tồn tại của xã hội ngày nay. Một xã hội nát bét chỉ có thể để ra một lớp thanh thiếu niên hư hỏng, nhưng nếu xã hội có thể chức thi lại tạo ra một thế hệ thanh thiếu niên lành mạnh. Sau chiến tranh thứ hai, tình trạng của thanh thiếu niên Đức, Ý, Nhật, Pháp, Anh... đã chứng tỏ sự thật hiện nhiên nói trên.

Thanh thiếu niên Việt Nam ở đây, cũng đang lâm vào cảnh huống của lớp thanh thiếu niên các nước tên đây trong những năm 1939 - 1953.

Dưa truyện dài phỏng tác • Ngày mai dà muộn rồi, chỉ là đêm ta nhường sự việc, do đó các bậc phụ huynh, các nhà có bón phận dùi đất trê tìm cách bồi bù khuyết hẫu tìm ra một lối giao dục có pương pháp để cứu vãn tình trạng của lớp người được nêu là rường cột của đất nước mai sau

Chương trình giáo dục rộng lớn, trong đó vẫn đề giáo dục sinh lý cho trẻ phải kể là một vấn đề tối quan trọng vậy.

Người lớn có thể đọc sách giáo dục sinh lý của bác sĩ Kinsey cùng những tài liệu khác của Morgan, của Mitchourine Ly senko... còn lớp thiếu niên phải chịu một phương pháp giáo dục sinh lý như thế nào ?

Con người ở thời đại trước chúng ta thật quái đản khảng dám dùng tiếng nói bạo dạn lại còn cỗ chấp, cầm đoán không lo soi sáng cho trẻ em và lớp trung niên hiểu thấu về vấn đề giáo dục sinh lý, một vấn đề quan trọng không phải là điều hệ trọng của đời sống vậy !

Mưa lời nói của linh mục Jean Vollet, để tỏ thiện ý của tác giả khi đem phỏng tác truyện dài này, và những lời trên cảng để trả lời cho những bạn hiếu sai lạc đe tài • Ngày mai dà muộn rồi.

Tuong lõi nói của tác phẩm này sắp đăng xong, tác giả chờ mong những ý kiến quý báu của các bậc phụ huynh cùng quý bạn đọc Đời Mới.

G. T.

Liên đã ngủ say từ lâu. Cô cũng muốn để Liên nằm lại yên tĩnh một mình.

Cô chạy về phòng riêng tìm một cái gi ống cho đỡ nôn ruột. Cô chạy ra phía cửa, lần ra hành lang trống vẻ vội vàng lắm, nhưng cô cũng không tránh được luồng gió đậm mạnh vào mặt cô. Cảnh cửa bệnh viện đóng sầm trở lại.

Nghé tiếng động, Liên ngồi nhôm dậy. Ghê rợn thay ! Cảnh phòng như có đầy đầy trăm ngàn con vật ghê tởm, đầu chuột và mảnh rắn. Những con vật đó nằm nhăn nh� cả trên nền nhà.

Ở trường, Liên thấy hiện ra những nhân vật kỳ lạ mà sao người nào cũng trông giống bà Đốc cả mà sự thật chẳng có một bà Đốc nào ở đây. Miệng họ há hốc để lộ những hàm răng nhọn hoắt như đang đe dọa mọi người. Tuy những lời nói không phải từ những cái miệng đó đưa ra nhưng tai con bé cứ nghe vàng vẳng những tiếng chát chúa đều đều như tiếng chày sắt dã vào cối sắt. Giữa cảnh hỗn độn ấy hiện lên cái đầu một mụ đàn bà đội nón cối, sau lưng bà lúc nhúc một đám ma quái vô hình. Rồi cái đầu của mụ đàn bà bắt đầu lén giọng, tiếng mụ nghe lạnh lùng như tiếng máy phóng thanh bồn binh chợ Bến Thành, giọng nói đó át hẳn cả tiếng động xung quanh :

— Liên đã phạm vào lỗi gì ? Đã phạm vào lỗi gì ? May phải biết rằng, ba may sắp đến đấy... Ba may đã ra đi rồi ! Ông ấy sẽ đến... sẽ đến !

Tự nhiên, Liên đưa hai cánh tay ra trước, cầu khẩn :

— Xin đừng báo tin cho ba em tôi làm gì !

Những con vật lúc nhúc giữa nền nhà lại như đồng thanh hét lớn :

— Say mê xác thịt ! Say mê xác thịt...

Mụ đàn bà lại lên giọng :

— Ba của may đã rõ câu chuyện rồi ! Nguy hiểm đến cho may rồi ! Ba may đã biết may phạm phải lỗi g' rồi ! May đã làm dơ bẩn danh dự gia đình !

— Đáng thương hại ! Đáng thương hại !

— Tại sao may dám làm những việc mà ba may cấm đoán ? Tại sao may nghe lời đường ngọt của thằng bé kia ? May nói thế nào ? May không biết rằng tự ý ngã người vào cánh tay một thằng con trai là phạm vào tội lỗi đấy ư ?

« May xin Chúa sẽ được làm vợ thằng bé ! Thật vòi nghĩa lý ! Đây là quý sứ đã trả lời cho may để đánh lừa may. Quý sứ đã xui may cởi hết quần áo. Và từ lúc ấy may đã tự làm cho may dơ bẩn thêm. À ! Tại sao may

lại phạm vào tội gồm ghiếc đó ? May không biết nữa ư ? May không rõ những tội lỗi may đã phạm phải ? Ô ! May chỉ mộng mơ. Giang diệu bè ngoài thôi ! Những chiếc hôn mà may cảm thấy thích thú bao nhiêu thì bây giờ may cảm thấy ghê rợn chúng đến bấy nhiêu ! Những chiếc hôn đang đốt cháy da may ! Đây là lửa ở hỏa ngục đang thiêu đốt may. May bị kết án rồi đấy ! Kết án rồi !

Và tất cả những con quái vật trước mặt Liên như đang ngọc đầu chửi mắng con bé. Người ta nói đó là một tiếng sám mà âm thanh đang chuyên dày cả vòm trời.

— Ba may sẽ tới : Đò gác hú ! Gác hú ! Gác hú !

Liên muốn la thật lớn để nói hết lòng hối hận của nó và nỗi sợ hãi của nó. Nhưng không thể được. Những ngón tay vô hình của thiên thần bóng tối như đang bóp nghẹt cổ nó. Lạ lùng thay ! Ngày giờ là tiếng gọi xa xôi, xa xôi mà người ta thường rằng như tiếng gọi đó thấu qua giòng nước, trong lạnh lanh như tiếng nhạc lên cao, dịu như tiếng to đồng, ấm lòng như hơi nóng, phá tan màn không khí pi của cảnh binh, những chiếc mũ đặc biệt của các quan tòa ..

— Đì đi mà !

Thằng bé lùi lại, tới cửa sổ lại nhún mình nhảy ra.

Bên ngoài, gió vẫn vi vu thôi. Gió đập vào cánh cửa nghe chắc cả tai...

— Liên ? Đông đây mà !

Liên vẫn chưa tin là có Đông đứng trước mặt. Liên lại liên tưởng đến một con quái sứ đội lốt Đông nên con bé la hét thanh :

— Đì đi cho rồi ! Đì đi !

— Nhưng... Liên ơi ! Đông đây mà !

— Đì đi cho rồi !

Giọng Liên khàn khàn đượm vẻ giận dữ nên Đông không tài nào biết đó là Liên nữa. Thằng bé đứng lại. Nó cảm thấy tim nhức nhối và thân mình tự nhiên như té buốt lại.

Lại một tia chớp lóe lên. Thằng bé nhận thấy người yêu của nó thay đổi quá chừng ! Mái Liên hóp lại và mắt Liên tröm xuống. Đã xảy ra chuyện gì cho Liên đây ?

Liên lai rú lên :

— Ô ! May là con quái ư ? Đông lùi lại, tay trái rối loạn gần như điên cuồng. Mặc dầu thấy Sắc đã hứa sẽ che chở Đông nhưng trong lúc này không hiểu tại sao những lời đe dọa của Bà Đốc lại dồn len óc nó rồi nó thấy trước mắt như có một trận cuồng phong bay túi bụi nào những chiếc kè pi của cảnh binh, những chiếc mũ đặc biệt của các quan tòa ..

— Đì đi mà !

Thằng bé lùi lại, tới cửa sổ lại nhún mình nhảy ra.

Bên ngoài, gió vẫn vi vu thôi. Gió đập vào cánh cửa nghe chắc cả tai...

**

DÔNG lúc này chỉ biết cúi đầu xuống chịu với gió. Tuy vậy nó cũng không quyết định đi xa bệnh viện, nơi Liên còn nằm đau khổ ở đó. Rồi nó thấy có một nơi có cánh cửa ăn sâu vào tường, nó đứng lại trú mưa và định ở lại đây suốt cả đêm. Đợi ! Đợi để làm gì ? Nó bắt đầu cảm thấy thất vọng lả lùng.

Tại sao, Liên lại mất cả trí khôn rồi ? Ô ! Có phải vì tại nó mà Liên đến như thế không ? Có phải vì nó đã hồn Liên, đã xui Liên cởi quần áo, đã ôm chặt lấy Liên, hành động đó đã từng bị luận lý, đạo giáo, luật lệ cấm đoán ?

Có lẽ... Tai và gi đã xui đây nó yêu Liên ? Đông bắt đầu run lên như một thủ phạm. Bóng có tiếng sét xé mây đánh xuống một nơi gần nó đứng.

Trên vai Đông như bị đè nặng tất cả ô nhục trên thế gian này.

Trong căn phòng lại nghe vang vang giọng nói êm như mật ngọt rót vào tai. Một mồi Liên nằm thich xuống đèn thảm ! Khoa khát tim vợ nên thằng bé đã dám trốn ra lối cửa sổ, trèo lên máng nước, mò mẫm theo bức tường và tới đây.

— Lại đây cô thiếu nữ ơi ! Lại đây tim tôi. Tôi còn đợi cô đây ! Lúc này chớp lóe lên, cô không thấy bóng ta sau mặt nước lấp lánh đấy ư ? Ô đây là cái cửa ngôi lâu đài ta ở. Ta đã mở cửa nhưng sao cô không lại ? Cô đi theo một con quái sứ dưới một cái dù, cô chỉ nghe tiếng quái gọi.

« Dẫu sao, ta vẫn còn đợi cô ! Lại mau đây ! Thượng đế và Diêm vương đe dọa cô, nhưng gần ta, cô không còn phải sợ hãi gì nữa. Ta tìm cách dấu cô, không có ai có thể tìm thấy cô nữa. Lanh chanh đi ! Ba của cô rõ hết chuyện của cô rồi và đang đi tới về phía cô. Mau lên ! Ba của cô tới kia ! Ba của cô tới đây ! ..»

Hai tiếng còi vang lên. Một chiếc xe hơi chạy đến. Liên ngẩng đầu dậy nghe ngóng. Ở cửa số bệnh viện nhìn ra, Liên nhận thấy một chiếc ô tô láp lách dưới trời mưa, tiếng máy rù rì cồn bánh xe nghiền sỏi đá nghe rào rào... Xe từ từ dừng lại. Cảnh cửa rền lên. Cô người nệm bước nhanh nhẹn tam cấp.

Ba của Liên !

Bóng của viên công chúa lúc này sao trông to lớn lạ thường. Bóng vang lên cái giọng che chở lúc này :

— Ông ấy đã rồi ! Đứng chờ đợi gi nữa cô thiếu nữ ơi ! Mau lên ! Tim lối thoát thân đi cô !

Rồi hình như có bàn tay của cô thiếu nữ trầm mình ở cái hồ trong khu rừng dỗ Liên, con bé đứng dậy. Trong người cảm thấy nhẹ nhàng, nó bước lại cửa sổ nhún mình nhảy xuống. Nó té nhào xuống đất nhưng nhanh nhẹn nó ngồi dậy, và lao mình về phía hồ. Mặc dầu trời tối, nhưng hình như tiếng gọi huyền bí đó dẫn Liên nên con bé chạy thẳng tới hồ một cách dễ dàng. Nó cảm đầu chạy.

Đang mờ màng, Đông thoát nghe tiếng người ngã uych xuống đất, nó đưa mắt nhìn thấy một cái bóng không rõ ràng đang ủ té chạy. Thằng bé bỗng nghĩ tới Liên. Lại một tia chớp lóe lên. Một bóng thiếu nữ xa xa. Đông với la lớn :

— Liên ! Liên ơi !

Thằng bé chạy đuổi theo. Nhưng bóng tối tàn nhẫn lại che bóng con bé. Đông lại gọi lên chỉ chóc :

— Liên ! Liên ơi !

Đông chạy tới lối đường mòn, len vào khu rừng.

— Liên ! Liên ơi !

Liên di vè hướng nào ? Phía mặt hay phía trái ? Gai gốc bụi bờ như thế này mà Liên cứ dám dẫu mà chạy như thế lờ trượt ngã hổng mắt, trày mũi thi sao ?

— Liên ! Liên ơi !

(còn một kỳ đăng hết)



XXVIII

Sơ lược cốt truyện

Họ gặp nhau sau những ngày biến cố ở Hà Nội. Tình yêu ván, Địch lâm thọ và Hướng mới trở về, bắn khoan đi tìm một con đường sống. Cả ba người trước đây cùng học trong trường Kỹ thuật.

Gia đình Hướng ở một tỉnh miền bắc khi anh về, đã khác xưa một cách bất ngờ. Hướng xin được một chân thư ký ở hàng buôn nô. Chẳng bao lâu anh bỏ nghề vì một chuyện xích mích trong buồng giày. Anh được Địch đưa vào làm trong một xưởng chữa xe hơi. Ở đây anh gặp Tạo, một anh thợ còn trẻ, hiếu học và ham hoạt động xã hội. Anh bỏ nhà về ở trong xóm ngoại ô cùng Tạo. Ở lâu sau, Tạo gặp phải chuyện không may. Chán nản và lát binh, Hướng bỏ vào Nam.

Đến Saigon, Hướng được Tự, một người bạn thủy thủ, đưa lại trợ nhà Duyên, em họ Tự là gái nhảy, đêm đêm Duyên phải đi làm nuôi gia đình có một mẹ già với đứa con trai còn nhỏ. Chồng Duyên mất tia tóc đã lâu. Đời sống ngắn nắp khác thường của Duyên khiến Hướng ngạc nhiên rồi cảm mến...

CẬN bát chuyện :

Anh không thiết là may mắn. Nếu ham, có ngày anh đến phải trút áo ở cái thành phố ăn chơi này.

Xe chạy ra ngã đường Gallieni.

Đè ngầm phong cảnh — Tự bảo vậy — Hắn hỏi Hướng: « Đường phố trong này chắc anh đã biết khá nhiều »

Hướng nói vui:

Cũng đủ để khỏi bị... lạc.

Sài Gòn lùi lại, vắng dần trong ánh đèn thưa thớt. Con đường nối sang thị trấn hẻo như bắt đầu thức dậy với ánh sáng ban đêm. Từng đoàn xe hơi đủ kiểu chen lấn nhau trên hai ngả đi, về nhấp nháy những ánh mắt điện và kêu còi inh ỏi. Những chuyến xe buýt lén chặt hành khách ỳ ạch bò trên giải đường chặt chẽ, chiếc xe to lớn đi nghênh ngang như một gã quyền thế thỉnh thoảng lại quát tên từng hồi còi, từ từ ghé sát một nơi đậu. Buổi tối tàu điện ngừng chạy. Một cuộc giao tranh ráo riết khởi sự giữa những đoàn xe chờ khách của tư nhân và đám xe buýt đồ sộ. Chen

vào giữa, gai góc hon, là những chiếc xe xích lô máy. Những anh chàng lái loại xe ba bánh có máy ấy, hối gấp khách lên là thả ga cho xe chạy hết tốc lực, bất kể chêt chóc, tai nạn. Cận bao Hướng giữa tiếng máy nổ và tiếng gió tát ào ào,

— Ngồi cái thứ xe này rủi có va vào đâu, tự mình... tiêu trước !

Tự cười bảo :

— Anh cứ yên tâm. Tuy họ lái bạt mạng thật nhưng cũng lái giỏi ra phết đấy.

Giòng xe cộ cứ xô mãi về phía ánh sáng đèn mỗi lúc một đậm. Chợ lớn với cuộc sống ban đêm ồn ào, một ngả phố huyền nào, hiện rõ dần. Tự bảo xe đậu trước khu vườn chơi tấp nập. Hướng nhảy xuống, băng hoảng giữa những tiếng động ồn ào.

Phía đường đối diện với Đại thế giới — một khu ăn chơi của người Tầu lập ra — từng đoàn xe taxi sắp hàng dài sau sát bên những chiếc xích lô máy và xích lô đạp. Cậu vỗ vai Hướng hỏi dột ngọt :

— Anh có cảm tưởng gì ?

— Như là lạc vào một cái sân bay phản lực.

Đề nhấn mạnh cho cái nhận xét lý thú của Hướng, những chiếc xe đua nhau gầm lên, Ngang ngược nhất vẫn là mấy chiếc xích lô máy không gắn bộ phận giảm thanh.

— Người ta rất tra làm ồn, bởi vậy nên Cholon là cái thế giới đáng yêu của họ.

Tự nói giữa mấy bước đi ung dung trên giây bờ kè tấp nập người đi lại :

— Bên này càng về đêm càng đông, vui hơn, khác hẳn ở Sài Gòn.

Ánh sáng điện không đều, chói rực

Giữ cho giày quý Bà mới mài

Phản HẢI QUANG
trắng, mịn không dính quần áo.

trước mắt Hướng. Từng giấy cửa hàng thi nhau trưng những bóng đèn ống, những tủ kính thi bể bồn xa xỉ phẩm. Cậu nhỏ mấy người bành tròn trên vỉa hè, sắp từng đồng quần áo, vật dụng, dương túi bụi mờ, tiếp khách :

— Nếu anh chỉ cần mặc cho coi được hay mua những thứ cần thiết mà lại được rẻ tiền thì anh chẳng cần phải vào đến những cửa hàng đồ sộ kia. Anh chỉ việc cuộn xuống ngay bên cạnh chân, rồi tha hồ mà lựa chọn, mặc cả cho đến bao giờ vui ý thi thôi.

Tự xe ngang câu chuyện :

— Đi kiếm cái gì ăn đã chứ. Túi nghe đói bụng rồi.

Họ rẽ sang một ngả phố nêm người. Ở một góc đường có linh giác sáng trưng hai cánh cửa ra vào lắp gương của một tiệm nhảy. Trên cao rực rỡ những ánh đèn màu neon lắp lánh như con mắt mồi chào quyền rũ, lẳng lơ của một ả làng chơi nhau sắc. Tự chợt bắn khoan giữa những nhịp kèn đưa đầy, diu dắt của một bản nhảy dân ngoại quốc từ trên lâu kín bưng những lười sật vọng xuống.

Ánh sáng chan hòa sau ngưỡng cửa những tiệm ăn ồn ào. Từng cặp vợ chồng điên dúa, từng nhóm gia đình trưởng giả, sang trọng, từng bọn đàn ông ăn chơi ung dung bước qua ngưỡng cửa của cái thế giới phung sự cho thỏa mãn dạ dày và lỗ miệng. Bên cạnh mấy tần lầu thanh lịch chen chúc những hàng ăn uống bình dân. Bàn ghế dàn ra đầy hai bên hè. Hướng Cận và Tự kéo hàng một dì lách qua đám đông luộm thuộm đó. Vẫn đỡ ăn ở đây không còn dinh dáng gì đến chuyện phản bội giai cấp nữa. Tất cả những bê ngoài của con người xáo trộn lên. Những cử động cá nhân mò mòn. Chỉ còn những bộ mặt hả hê, phê phán, những cặp môi nhẽ nhại mắt cá duyên dáng, những con mắt hau hảu thèm khát.

Mùi thơm từ những quầy hàng bốc lên, một thứ hương vị mà phải người quen thuộc lắm với giầy phổ an uống này mới phản tách nổi. Đề nhận nhất là mùi dầu rán bánh của mấy hàng bánh tiêu, « dầu trà khoaky » cái mùi vị đậm và khét ấy khiến người ta phát ngẩy lên và nếu không quen tất phải lynn giọng. Nhưng cái thứ bánh dài, vàng sẫm mà ăn vào lúc mới vớt lên chảo mỡ chừng vài phút thì ngon lạ. Nó đã dòn, ăn vào lại mềm và bùi, một vị ngày ngày quen thuộc của những món ăn tàu. Bánh tiêu của họ giống như bánh rán tẩm đường của ta, hơi ngọt, mềm với

Ba cái miệng phá lên cười. Chưa dứt Hướng bỗng nghe có bàn tay ai dập nhẹ lên mũi giày :

— Trật bài !

— Xát cái cái con khỉ ! Mày bảo đánh giày có phải tao hiểu không.

Thằng bé đánh giày cõi lè là một đứa trẻ ta; nó nhìn Hướng ngạc nhiên.

Hướng trút một chiếc xăng-dan trắng đã bắt bụi nhuốm đàu cho hai ba cặp mắt ngạc nhiên : « Cầm lấy hai chục này đi mua áo nghe em. »

(Còn tiếp)

máy hặt vùng định lén trên mặt bánh cho se cái hương vị bùi thoang thoảng.

Nếu muốn dùng cháo, bạn chỉ việc hướng ngón tay của bạn lên máy thử treo lủng lẳng trên quầy hàng bên cạnh những nhánh hành, hẹ xanh mướt. Cháo bồ dục (trái cây), cháo cá, cháo tôm và cháo thập cẩm. Rồi đến hoành thánh, mì là món ăn đặc sắc nhất của lối binh dân Tầu cũng như phở của ta. Nếu không có những tà màu bay bướm, người ta sẽ có cảm tưởng lạc sang một thị trấn bên kia ranh giới phía Bắc.

Ba người vừa chiếm được một chiếc bàn thi ở đâu lùi lùi dồn lại một bà lão rách rưới. Hướng gấp một đôi mắt lờ đờ vẻ cầu khẩn. Bà lão lắp bắp mấy câu mà Hướng không hiểu gì cả. Hắn lặng lẽ móc túi ra một tờ bạc đặt lên bàn tay xương xẩu run run của bà lão ăn mày. Tự đương đứng dòn lên quầy hàng ra hiệu cho anh bán mi :

— Châm mi nồi t... Ất vân mẫu diu cắn trôi.

Hướng tím tím hỏi bạn khi hắn quay về bàn.

— Anh dặn những cái gì thế ?

— À, tôi bảo đừng cho họ mà ngâm mi lâu lâu một chút :

— Anh nói tiếng tầu thao nhỉ ?

— Ồi chào ! Bập bẹ một ít danh từ cao lâu ấy mà !

Cận nghe chuyện, cười khi bảo :

— Làm minh nhớ đến thẳng Vĩnh độ nào bị một thẳng cha phò ky nó sửa lung...

— Thế à ?

— Chả anh chàng mới học được ít tiếng ba tầu, tưởng là được dịp liền đem ra thực hành. Ăn xong, cậu gọi thẳng phò ky lại, trả một câu : « Bảy ngộ sâu cắn ». Thằng cha phò ky ngạc hối lâu rồi như chợt hiểu. Hắn lầm bầm « à, à, min cắn... » rồi cười sỗ lá, bảo Vĩnh ; « Ông cứ nói tiếng... an nam tôi cũng hiểu mà ! ». Thị ra sau cắn là khàn tay.

Ba cái miệng phá lên cười. Chưa dứt Hướng bỗng nghe có bàn tay ai dập nhẹ lên mũi giày :

— Trật bài !

— Xát cái cái con khỉ ! Mày bảo đánh giày có phải tao hiểu không.

Thằng bé đánh giày cõi lè là một đứa trẻ ta; nó nhìn Hướng ngạc nhiên.

Hướng trút một chiếc xăng-dan trắng đã bắt bụi nhuốm đàu cho hai ba cặp mắt ngạc nhiên : « Cầm

lấy hai chục này đi mua áo nghe em. »

ở trán, đèn đùi chạy đểi bên. Nó quay lại bảo thẳng bạn mới đến : « Cho tao nhậu nước, Hòn ».

Thằng bé ngoan ngoãn làm theo lời.

— Mày ăn rồi chờ ? Hòn gật đầu.

Hướng hơi ngạc nhiên, hỏi :

— Hai đứa... em đánh chung à ?

Hòn thản nhiên gật đầu. Bạn nó cất nghĩa thêm :

— Tôi đánh ngoài này, còn nó vò « vườn chơi ».

— Sao không mua mệt... bộ đánh giày nữa ? Mắc lầm sao ?

— Bảy chục hết thảy, bàn chải lăn thùng, chưa kể « xia ra » đó, thày a.

Tụi tôi trước còn phải mướn cả máy thử này. Mướn đồ cực lầm thay a. Kiếm bao nhiêu tại nó lấy hết, chỉ cho ăn.

— Bảy giờ mỗi ngày em kiếm được bao nhiêu ?

— Chừng mươi mấy hai chục đồng...

— Mỗi người được chừng ấy hả ?

— Dạ, cả hai hùn vò mới kiếm được nhiêu đó.

Đánh xong thằng bé lột chiếc áo lót đưa cho bạn :

— Giờ tới mày vò. Tao xáo xáo đi kiếm chút ăn đà. Đói thấy ông nội đi rồi.

Hướng không ngạc nhiên nữa. Một niềm tủi hận nao nao trong lòng người thanh niên. Cái cảnh hai đứa bé đánh đổi áo và đồ lè kiêm ăn cỏ lè. Hướng mới gặp lần thứ nhất trong đời.

Cởi xong áo, thằng bé thản nhiên bảo Hướng.

— Tôi phải cho nó mượn áo mặc không có người ta không cho vò cùa.

Án mặc do dây tại nó sợ là ăn cắp. Cận từ nay vẫn theo cậu chuyện, bấy giờ mới hỏi :

— Ai đứa có một chiếc áo thùng sao ?

— Cái này của người ta cho tôi. Thằng bé đáp, không cần che đậy.

Hướng nhận ra chiếc áo lót đã rách một mảng trên bả vai trái.

— Áo này ở tiệm nó bán chừng bao nhiêu nhỉ ?

Cận quay lại hỏi Tự đương ứng dụng xia ráng. Thằng bé ngồi hỏi nó nên trả lời : « Tôi không có mua bao giờ. »

Tự nghe được thùng thảng bảo : « Độ mươi lăm hai chục cờ thằng bé này thôi. »

Cận thong thả móc túi lấy ra tờ giấy hai chục trao cho thằng bé trước hai ba cặp mắt ngạc nhiên : « Cầm lấy hai chục này đi mua áo nghe em. »

(Còn tiếp)

Chải GOMFIX
Bạn dẹp thèm và dễ tắm gội

Cán bộ văn nghệ

(tiếp theo trang 19)

3) Tác giả Nghệ Thuật và Hạnh phúc đã phản lại... chính thân mình, rồi, bản thân là muôn bệnh vực nghệ thuật sản khấu và nghệ sĩ sản khấu, ấy thế mà chỉ vì sử dụng vụng về kỹ thuật diệu dát của mình, nên kết quả lại là phỉ báng cả kinh thuật, kinh sĩ và luôn tiện phỉ báng cả... mình nữa.

4) Phóng tác giả Ngày Về thì vô hình trung đã phản lại thực tế xã hội Việt Nam trong mấy năm qua: phản lại ngay cái sự về thông thường của nhiều kẻ trốn về (đều có bì ai như ở châu Âu đến thế?); phản lại sự « ở lại » của vô số kẻ ở lại (đều có cái thù thanh niên đã đầu cơ thời thế đến như vậy mà lại còn trong sạch đến nỗi lên mặt day đడ cả người trốn về như thế ấy được).

Ấy đó !

Thứ mở một lối thoát

VÂY thi, muốn mở một lối thoát cho việc động viên tinh lực Văn Nghệ thi bureaucrat của cán bộ lãnh đạo là phải biết nhận thức cho rõ rệt rằng : « Nghệ thuật ánh tuy là một ngành kỹ nghệ, song cuốn phim phải là một công trình văn nghệ ».

Như vậy thi, muốn có một cuốn phim ra hồn, tất bắt buộc phải có sự cộng tác của các thành phần văn nghệ ra hồn.

Mà muốn có sự tham gia của văn nghệ sĩ chính đáng thi bắt buộc phải có một chính sách hợp tác đồng hoang giữa giới kỹ nghệ và giới văn nghệ: phải triệt để rũ bỏ cái thói coi khinh coi thường Văn Nghệ, cái thói gáp chằng hay chờ đổi với tác phẩm Văn nghệ, cái thói rẽ rúng, bít bợm trong khi giao dịch với các nhà Văn nghệ sĩ chân chính.

Rồi, một khi đã quyết định được chính sách hợp tác rồi — tức là đạt ra được quan niệm cộng tác hợp lý rồi — thi hãy nghĩ đến chuyện tổ chức — tức là thái độ — hợp tác: phe lãnh đạo chờ có nên lấn vào lãnh vực sáng tạo của tác giả, bằng cách chỉ huy tinh thần của văn nhân nghệ sĩ, sau khi đã thoả thuận với nhau về đường lối về chủ trương của hằng minh.

Vì « món hàng » Văn Nghệ nó có cái đặc biệt là không cứ bỏ nhiều tiền ra đặt là có ngay được nó đâu: người Văn Nghệ tự trọng chưa hề bao giờ là người mang hàng bán rao hay để cho ai rao hàng hoặc đặt hàng. Điều đó đã là định luật... mất rồi. Hiểu nó thì mới... động viên nỗi nó.

Kỳ sau : **Động viên đạo diễn**

Y-HOC

BỆNH LAO

(tiếp theo số 93)

II.— Vi trùng Koch

BỆNH lao do một thứ vi trùng hình que có đốt như lông trơ, do nhà bác học người Đức, Koch, tìm ra năm 1882 và đặt tên là vi trùng Koch (B.K.)

Phải nói dài tiếp nhau 500 B.K. mới được một mi-li-mét. Một vài bệnh nhân đau nặng, mỗi lần ho, mỗi giọt nước miếng nhỏ có thể chứa từ 5000 đến 23.000 B.K. và trong một ngày họ có thể vung vãi ra từ 7 đến 20 tỷ con vi trùng. Trong những trường hợp này, sự truyền bệnh trở nên quá dễ dàng đối với những người chung sống.

Đặc tính của B.K. là thân hình có một lớp vỏ sáp bao bọc và che chở. Súc tấn công của bạch huyết cầu và các thứ thuốc hóa học phần nhiều vô hiệu trước lớp giáp đặc biệt ấy. Bệnh lao khó trừ cung vi cái vỏ bên ngoài đó.

Nhưng vi trùng chỉ có thể gây nguy hiểm cho cơ thể là khi nào chúng còn ướt và xâm nhập với một lượng khá lớn. Ánh sáng mặt trời biến vi trùng thành vô hại trong vài giờ.

Nguồn phân phát bệnh lao là những con bệnh truyền nhiễm ho mà không biết giữ vệ sinh. Một con bệnh có ý thức không có gì đáng lo cả. Ở Nga sô và Anh cát lợi, hai xứ tiền tiến trong phương sách bài trừ bệnh lao, nhiều nhân công bị bệnh vẫn được dùng trong trong các công xưởng dưới sự kiểm soát của các y sĩ chuyên môn.

Cần biết rằng :

1) Đứng cách người ho 1m50 là khó truyền nhiễm.

2) Vì trùng kock không thể phát sinh và nảy nở ngoài những sinh vật.

3) Vì trùng sợ ánh sáng mặt trời, trái lại sống khá lâu trong những nơi干燥.

III.— Những triệu chứng của sự phát bệnh

TUY rằng có một thiểu số bệnh bỗng nhiên bột phát, thường thường theo sự nhận xét của các y sĩ chuyên

môn thì bệnh khởi sinh dưới hình thức của ít nhiều triệu chứng đặc biệt :

- 1) Mắt cảm.
- 2) Ăn không ngon miệng.
- 3) Hơi sốt về buổi tối :

4) Mệt mỏi tinh thần và thể chất.

Và tiếp theo là người trở nên xanh xao lợt lạt. Trong một đôi trường hợp tình trạng suy kém chỉ thoáng qua trong một thời gian ngắn, xong lại trở về như cũ.

Lúc nào bắt đầu họ và khó chịu trong cổ muốn khạc nhả là trong phổi đã xảy ra một vài điểm bất thường.

Nên biết rằng, ban đầu bệnh lao rất khó nhận thấy, và y sĩ khám thường không tìm ra được chỗ đau. Chỉ có rời kính và chụp hình bằng quang tuyến X mới định rõ được.

Ngoài bệnh hơn chữa bệnh. Bệnh càng biết sớm càng nhiều hy vọng chữa lành sớm. Vì thế, không nên sợ và tránh các bác sĩ chuyên môn mỗi khi thấy một vài triệu chứng như đã nói ở trên.

IV.— Đối với những bệnh nhân

- 1) Không nên khạc nhả bậy bạ.
- 2) Họ phải có khăn che miệng.
- 3) Sạch sẽ thân thể. Đồ dùng phải lau chùi giặt giã bằng nước khử trùng.
- 4) Không nên bồng bé hòn hit trẻ em.
- 5) Tuyệt đối không được tắm nắng.

V.— Những phương trị liệu hiện hữu

- 1) Thuốc P. A. S. thuốc Streptomycine, thuốc Rimifon.
- 2) Bom hơi ép phổi (Pneumothorax)
- 3) Cát sườn ép phổi (Thoracoplasty)
- 4) Yên nghỉ trong nhà cửa hợp vệ sinh, thức ăn đầy đủ v... v...

Mãi đến nay, bệnh lao vẫn hoàn toàn chưa hưởng được một ân huệ gì đặc biệt trong vô số những phát minh quan trọng về y khoa.

Thuốc Streptomycine và Rimifon chỉ đem lại những kết quả tương đối khả, nhưng vẫn không hạ sát được B.K., và có cái hại là vi trùng quen thuốc. Vì thế, các y sĩ ít khi dám cho dùng nhiều!

Y khoa vẫn còn phải giữ mãi hai lối chữa quan trọng nhất và cũ kỹ : ép phổi và yên nghỉ. Tiếc rằng những phương pháp này tổn kém nhiều, vẫn còn nhiều thất bại. Muốn lành bệnh phải kiên nhẫn đến tận bực và giữ gìn kỷ luật theo đúng lời khuyên của y sĩ. Thế nên, có người vừa tiêu hết một già sán là cũng vừa chấm dứt một cuộc đời.

Đến đây, cần phải mở một dấu ngoặc để nói về một thứ thuốc đã có một thời gác sóng gió tại quốc hội hai xứ Đức và Pháp và là đầu đề của bao nhiêu cuộc bút chiến sôi nổi gay cấn, một vụ quan trọng chẳng kém gì vụ đồng bạc Đồng Dương hiện thời : được trùng Friedmann hoặc được trùng rùa biển (bacille de Friedmann ou Bacille de tortue de mer) viết tắt là B. F. hoặc B. T. M. thuốc B. F. do bác sĩ Friedmann người Đức tìm ra cách đây 30 năm, và mãi đến nay vẫn chưa được nền y khoa thừa nhận, tuy rằng thuốc đã được dùng chữa cho hàng trăm ngàn bệnh nhân.

Kết luận

T RONG khi chờ đợi các nhà bác học cho ra một phương thuốc hữu hiệu trừ tiệt bệnh lao, thi vẫn không gì hơn một đời sống có chừng mực, gần thiên nhiên, giữ gìn vệ sinh, và mặt trời là một phương thuốc không tốn tiền.

Bệnh chỉ có thể làm hại những ai quá phi phạm sức khỏe. *Bệnh lao là một bệnh dễ ngăn ngừa hơn là chữa lành.* N.H.X.

Thứ đặt lại vấn đề

(tiếp theo trang 17)

từng lớp lưu manh cùng với từng lớp lương thiện cùng khinh tởm thủ đoạn bẩn mọn của bè lũ ma cà rồng diếm.. thi như thế là phục vụ xã hội lành mạnh rồi.

Tuy vậy, nếu sẵn chủ đích « VÌ lương dân » mà lại có được kỹ thuật sắc bén, nghiêm tinh chất khoa học và dai chung để nói lên được tiếng nói của lương dân, diễn tả VỀ đời sống của lương dân CHO lương dân rung cảm được với mình thì còn gì hơn nữa ?

Để kết luận cần nhớ một điều :

— Trước khi luyện cho mình có được một kỹ thuật thích đáng để khai phá về đời sống của dân lành rồi đem biểu hiện ra cho dân lành rung cảm được với mình, thì hãy cố nhẫn cho trung chủ đích VI DÂN LÀNH mà sáng tác thi công trình sự nghiệp của mình thế nào cũng « thọ », vì nó hòa được vào với từng lớp dụng lèn xã hội hôm qua, xã hội hôm nay và xã hội ngày mai.

Vậy thi, có ai hỏi :

— Vì ai mà sáng tác ?

Ta sẽ trả lời :

— Sáng tác vì dân lành.

Thế là đủ lắm rồi.

H.V.P

Kỳ sau :

NHÂN DÂN LÀ NHỮNG AI?

ĐỜI MỚI số 94



FANDORINE

(Dược phẩm Chatelain)

Trị kinh nguyệt đau đớn
và không đều

Có bán khắp tiệm thuốc tây

TRỊ BẢO ĐÁM

Nếu không hết trả tiền lại
huòng cả tiền xe

Bịnh GINGIVITE — Nướu răng chảy máu.

Ung xỉ máu — NOMA ung xỉ tầu má PYORRHÉE — Nướu răng chảy máu.

Ung xỉ mủ.
L'HALEINE FORTE — Hôi, thúi miệng.

NGUYỄN-XUÂN

Tốt nghiệp y khoa

Chuyên môn bịnh nơi miệng
95 đường E Audouit — Bàn cờ, Saigon

VĨNH LỢI

Số 94 đường Tân Thành — Cholon

hay là

VĨNH HƯNG HIỆU

Số 19, đường Bô hữu Vị — Saigon

Lành làm cửa sắt, đặt ống nước,
máng xối, các đồ nhà tắm và cầu
tiêu v.v...



Do cựu cai quản nơi nhà bán kiến Solirène-Heumann đảm nhận

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sắm :

1. — 1 gói

BEKINAN Tiên

(Eugenine actée).

cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2. — 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine actée)

cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Ponard — SAIGON



Kè từ nay quý Bà, quý Cô sẽ đang vừa lòng vì « Song Hỉ Hoàn » chắc chắn là phương thuốc chuyên trị về bịnh máu huyết kém suy, ăn không ngon ngủ không được, bao bột, sót ruột o chua, chảy nước dài, nhức đầu chóng mặt xây xẩm, bón uất...

Kinh nguyệt không điều hòa, menses lanh kinh đau bụng, nhức mỏi cùng mình đau lưng.
Uống « Hoàn Cầu Song Hỉ Hoàn » máu huyết tốt tươi, da thịt nở nang, mịn màng, trẻ đẹp
lại và tát cả bịnh do máu huyết sanh ra đều hết.

Thật là một phương thuốc quý giá cho các hàng Phụ-nữ.



ALLO... ALLO

ĐÂY LÀ TIN TỨC HOÀN-CẦU

SONG HỈ !

SONG HỈ HOÀN ! !

Một tin đáng mừng cho quý Hàng
Phụ-nữ.

TỔNG PHÁT HÀNH :
HOÀN-CẦU DƯỢC PHÒNG

99, Quai de Belgique Saigon — Và có bán khắp nơi

7 ngày quốc tế

(tiếp theo trang 3)

nghiên cứu: là làm cho sự đoàn kết giữa các nước Tây phương khỏi phải tốn thương, và điều thứ hai là đứng bờ qua cơ hội để thỏa thuận với Nga sô ».

Ông nói thêm rằng: « Chúng ta hãy xét rằng nếu hiệp ước Cộng đồng phòng thủ Âu châu được phê chuẩn thì Pháp sẽ không thể đi dự hội nghị Berlin. Bởi đó cần phải làm thế nào cho hiệp ước ấy không làm tổn thương đến quyền tự do của Pháp để cho Pháp được có thể phát biểu ý kiến của mình, và không còn đóng vai tuồng rất tối tăm như trong những trong phiên hội nghị trước đây ».

Ông Dèbre nói: « Trong cuộc tấn công vừa rồi ở Đông dương không có một ông đồng trưởng Pháp nào đã nói rõ sự thật. Nước Pháp không yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ giải thích về vấn đề. Và nước Pháp ngạc nhiên tại sao không có một tiếng nói hữu quyền nào trả lời lại cho những lời lẽ mà xứ sở chúng ta không thể nào chấp nhận được ».

Hiệp định thương mại Pháp-Nga

Tại bộ ngoại giao, người ta cho biết rằng chiếu theo khoản 6 của hiệp định thương mại Pháp-Nga ngày 15-7 đã qua, một phái bộ thương mại sắp khởi hành qua Moscou.

Hiệp định ấy có án định rằng mỗi sáu tháng, những đại diện hai xứ sẽ gặp nhau hoặc ở Paris, hoặc ở Moscou, để biết xem hiệp định có điều hành một cách khả quan không.

Báo « Pravda » nói về vấn đề Đông dương

Báo « Pravda » vừa đăng một bài xã thuyết của ký giả Tchetchetkine nói về vấn đề Đông dương.

Nhà bình luận quả quyết rằng vấn đề Đông dương là một trong những yếu tố quan trọng trong sự biến chuyển của tình hình quốc tế.

Ký giả Tchetchetkine viết thêm rằng: « Giải quyết vấn đề hòa bình Đông dương trong một thời gian ngắn sẽ khiến có thể bảo đảm việc làm giảm bớt tình trạng căng thẳng trên thế giới ».

Nói về nước Pháp, bài xã thuyết cho rằng việc giải quyết vấn đề Đông dương chấm dứt một tình hình bế tắc và giúp cho Pháp tăng cường địa vị chính trị trên địa hạt quốc tế.

Ba già thuyết đề chấm dứt chiến tranh Đông Dương

Theo các giới thạo tin, ông Marc Jacquet có gặp và nói chuyện với ông Joseph Alsop nhưng không chịu đề cho ông này phỏng vấn điều gì cả. Hình như ông cũng chẳng thuận với việc các lực lượng Mỹ qua Đông Dương bất cứ dưới một hình thức nào.

Nhật báo « Le Monde » đã cho ý kiến đó là của ông Marc Jacquet, cố nhiên ba già thuyết sau đây có thể được đề ra để chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương: hoặc thương thuyết quốc tế gồm có Trung cộng trong đó, hoặc bằng giải pháp quân sự với sự viện trợ thật nhiều của các bạn đồng minh, hoặc là thương thuyết với Hồ chí Minh.

Nước Pháp không thể một mình chọn lấy một trong ba giải thuyết đó, nhật báo « Le Monde » không muốn đi quá bước, bằng cách gán cho ông Marc Jacquet cái ý kiến là tinh hinh quân sự tuy có thể cải tiến được, nhưng việc mưu lây một thắng lợi là một việc mờ hồ.

Lịnh cường bách túng quân đâ được ban bố ở Cao Miên

Eisenhower định dùng bom nguyên tử?

Tin tức trên đây đã được đăng trong báo « New York Daily News ». Báo này cho rằng Tổng thống Mỹ đã đề cập tới khả năng sử dụng bom nguyên tử trong những cuộc hội đàm vừa rồi với các lãnh tụ Quốc hội Mỹ.

— Trong bức thông điệp gửi cho quốc hội, Tổng thống Eisenhower đã tuyên bố rằng ở Viễn Đông « Chúng ta bảo vệ những quyền lợi sinh từ của chúng ta tại T.T. »

« Chúng ta sẽ duy trì những căn cứ của chúng ta ở Okinawa. Tôi sẽ yêu cầu Quốc hội cho phép tiếp tục cuộc viễn trợ về vật chất cho Đông dương để xác định sự đặc thắng trong cuộc chiến đấu đương khai diễn kịch liệt tại đó. »

Chánh phủ Phi và quân Huk thương thuyết?

Thông tấn xã độc lập « Philippines News Service » và nhật báo « Evening News » cho biết rằng những cuộc thương thuyết mới đã khai diễn trong một thời gian.

Hãng thông tấn xã này cũng cho biết rằng ông Cortes là « nhà thương thuyết chính của chính phủ ». Luis Taruc, lãnh tụ của quân Huk cũng có mặt.

Nhà cầm quyền quân sự không xác nhận mà cũng chẳng định chính tin này.

Thủ tướng Nehru chúc mừng thủ tướng Malenkov



Thủ tướng Ấn Độ Nehru đã gửi cho Thủ tướng Nga Georgi Malenkov bức điện văn chúc mừng nhân dịp lễ sinh nhật lần thứ 53 của thủ tướng Nga.

Nữ ký giả Genévière Tabouis tới Saigon

Nữ ký giả trú danh ở Paris Genévière Tabouis, sẽ đáp máy bay từ Paris đi Saigon. Nữ ký giả sẽ lưu lại Đông Dương trong một thời gian.

Vì những lập trường của ký giả hồi tiền chiến chống lại Hitler và chủ nghĩa Quốc xã nên cô phải xuất ngoại sang Huê kỳ trong thời kỳ Đức chiếm đóng nước Pháp.

Cô Genévière là cháu Đại sứ Cambon.

Giá báo Đời Mới

dài hạn ở Nam-Việt
(có tiền cuộn phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng..	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên:
ông TRÁC - ANH
96 Colonel Grimaud — Saigon

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhút
47,rue Canton-Cholon

Bà môn học rất cần thiết cho
các bạn thanh niên:

Xã hội học Kinh tế học Chánh trị học

đạy bằng Việt văn theo lối hàn thư.
Hội chương trình điều lệ:
COURS DE SCIENCES SOCIALES
82-84, Blvd. de Belleville — Paris

Hàng dúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras-Saigon — Điện thoại số 21.133

Lanh dúc tiện rèn và làm dỗ người các khí cụ và má, móc bangle sắt đồng gan nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

BASTOS



CLICHÉ DAU

Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là năm ra đời,

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành diệu lại người không ưa.

NHÀ KHIẾU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

Hồng Thư
nhà xuất bản
trinh bao

NGƯỜI VẮNG MẶT

Hiệu Đẹp
minh bao



88.— Hằng thiết tha bảo vợ :
— Em cung hiểu rằng trong lúc này có nhiều việc
lớn lao mà chúng mình cần phải nghĩ đến trước...



89.— Hoạt hiện ra dục bạn :
— Thế nào, anh chị tiền biệt nhau gì mà lâu thế ?
Đi chừ, anh Hùng !



90.— Trong khi ấy, ở điểm đầu làng, mấy người
dân quê ngồi canh, bàn tới thời cuộc biến đổi sau
hôm có linh Nhật đầu hàng Đồng Minh.



91.— Một nông dân đứng lên kêu lại những tin tức
anh đã lóm bóm nghe được :
— Nuit đầu hàng, nước mình sắp độc lập đến
nơi thật rồi !



92.— Cả đám người bần khờ bấy lâu bị áp bức
xùm xít lại bần tán.

NGƯỜI VẮNG MẶT
sắp in lại thành tập



Nhà xuất bản NGÀY MỚI
117, đại lộ Trần Hưng Đạo - Saigon