

Tuần Báo Xã Hội Văn Hóa Nghị Luận

ĐỜI MỚI

TRONG TẬP NÀY :

- CHÚNG TÔI QUAN NIỆM CHÁNH QUYỀN
- TRANH THỦ NHÂN DÂN
- KỶ NIỆM CON SỐ 93
- ĐẶT LẠI VẤN ĐỀ PHỤC VỤ
- VĂN NGHỆ VÀ XÃ HỘI HIỆN TẠI
- ĐỘNG VIÊN NHÂN LỰC ĐIỆN ẢNH
- CÁCH VIẾT CHUYỆN PHIM NHƯ THẾ NÀO ?
- TIẾNG VIỆT ĐÁNG YÊU

HÌNH BÀ
KIỀU HẠNH
một nữ diễn viên màn ảnh

TÓA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN
117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
Điện thoại : 793—Chợ Quán
Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN
Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG
Quản lý : TRÁC ANH
Hộp thư 353 Saigon

SỐ 93

Từ 7 đến 14-1-54

NAM VIỆT 5 \$ 00
TRUNG, BẮC MIỀN LÀO 7 \$ 00

Wash DC
AP 95
VG DG 4+



BÚC THƯ TÒA SOẠN

Cùng chung nhiệm vụ

Cùng bạn đọc thân mến,

SUỐT một năm qua, tuần tuần cứ lật sang trang bìa là chúng ta được gặp nhau trong « *Hộp thư tòa soạn* ».

Hộp thư tuy nhỏ nhô, lời ký chú thường khi chỉ vén vén thu gọn vào một đôi hàng chữ, thảo theo kiểu « *diện tín* », song chúng ta cũng đã nói với nhau được khá nhiều điều. Chẳng thế sao, riêng về phần chúng tôi, lại có thể giữ nỗi được lời hứa hẹn lúc ban đầu là : lấy tờ *Đời Mới* làm nơ, tập hợp mọi ý kiến và mọi sáng kiến của bạn đọc *Đời Mới*? Do đó, tòa soạn *Đời Mới* phần lớn đã chỉ là một bộ phận nhận trách nhiệm truyền đạt và khuôn định mọi công trình sáng tác và sựu tầm của các bạn xa gần thôi.

Rút lại thì năm vừa qua, *Đời Mới* quả đã là cơ quan chung của độc giả *Đời Mới*.

Sang năm 1954, muốn cho việc liên lạc và việc cộng tác giữa bạn đọc và tòa soạn được thêm phần bền chặt, chúng tôi sẽ thêm mục « **CÙNG CHUNG NHIỆM VỤ** », coi đó là diễn đàn công cộng để bạn đọc có thể cản cù vào mọi bài và đăng trên tờ báo này, rồi thảo luận cùng tòa soạn, hàng trao đổi và bồ xung ý kiến cho nhau, ngõ hầu xây dắp một ý thức hệ cho gai đoạn lịch sử sắp tới : là nền NHÂN BẢN MỚI mà *Bức thư chủ nhiệm* *Đời Mới* đã nói tới trong số trước.

Tin tưởng ở kinh nghiệm cũ xưa, chúng tôi hy vọng rằng bạn đọc sẽ cùng chúng tôi « *góp gió thành bão* » mà vững tâm cương quyết đào luyện lấy một NẾP SỐNG MỚI, thích hợp với thời đại mới.

Chúng tôi mong đợi ở các bạn cũng như các bạn đã mong đợi ở chúng tôi.

Chia vai chung gánh nặng, bằng vào sự đảm bảo của ngày qua, chúng ta có thể mạnh tiến trên con đường nhiệm vụ.

Chúng tôi xin chờ các bạn.

ĐỜI MỚI



HỘP THƯ TÒA SOẠN

Các bạn : Văn Long, Bạch Thiền, Đạo Đức, Duy Các, Tô Cao Hòa, Lạc Văn, Mộc Minh Nhân :

Đã nhận được bài các bạn. Đa tạ.

Bạn Tân Sơn Nhất (Bắc Phi) :

« Giò » và « Cảnh chim bàng » đã nhận được. Ông già hanh gửi những phong sự ngắn ở miền nam chay ay đã tặng bạn đọc *Đời Mới* thì hay biết chừng nào!

Bạn Đỗ Hữu :

« Sản Ai Lao ». Đề tài lạ và hay đây. Đang xem lại.

Bạn Hiền Sinh :

Có bài đã dâng sô Xuân. Bài Ông Trạng vật đã nhận được. Đang xem nếu được, sẽ dâng sô đầu năm. Cám ơn bạn.

Bạn L.T. (Rach giò) :

Còn cả không mất đâu ! Văn và thơ bạn cũng còn lủng tung như tôm hùn bạn đây. *Đời Mới* qua con « khung khoảng » như bạn nói trong thư rồi bay súng tác. *Đời Mới* !

Bạn Võ Văn Thể :

Bạn H. V. P. sẽ trả lời bạn bằng thư riêng.

Bạn Trần Kim Anh :

Nơi phạm tú dung. Nhưng sao không làm thơ Việt?

CÙNG BẠN ĐỌC

Chung quanh vấn đề giá báo

Nhiều bạn đọc xa gần hoặc gửi thư đến quản lý, hoặc nói với các bạn tiếp xúc tòa soạn và quản lý, ngô ý muốn cho giá báo tăng lên ít nhiều. Các bạn ấy sợ rằng sự cố gắng của số anh em có phận sự làm cho tờ báo sống lâu dài, không kéo dài mãi được.

Thật ra thì từ ngày đồng bạc bị sụt giá, giá giấy lên gần gấp đôi, lương thay thợ đều lên, ty quản lý nghỉ dù phương châm tiết kiệm cốt giữ giá báo hầu được một số đông người đọc. Quả có thêm số độc giả, nhưng chưa theo kịp sự tăng cao sở phế. Vì thế mà gần đây chúng tôi kêu gọi các bạn xa gần, mỗi người ráng cho thêm một bạn đọc.

Để các bạn nhận rõ tình thế khó khăn của nhà báo xin mời bạn nào có thể dừng bước lại nhà báo, xem qua việc làm ở các bộ phận, như là: quản lý, biên tập, nhà in, xéo cắt dồng, phát hành. Các bạn sẽ tin rằng tất cả nhân viên *Đời Mới* đều một lòng nỗ lực làm việc trong vòng tiết kiệm.

Chúng tôi chờ đến Tết. Nếu số bạn đọc không lên đúng nhịp đẽ gây thăng bằng giữa hai số tiền thâu và xuất, thì chúng ấy chúng tôi sẽ cho lên giá báo. Nhưng quyết không có ý nào lợi dụng lòng tin tưởng của bạn đọc.

Tuy là sẽ lên giá đi nữa, giá ấy sẽ lên đối với các bạn mua lẻ. Còn đối với các bạn mua dài hạn trả tiền trước thì có phần chắc là giá báo sẽ giữ nguyên.

Xin các bạn xa gần đẽ ý cho.
ĐỜI MỚI

Bạn Đào Thức (Hải phòng) :

« Chúng ta những minh tinh mân bạc đã khởi đăng T. M. số 40. Cho biết địa chỉ.

Bạn Kiên Giang :

Sẽ đăng số đầu Xuân.

Bạn Châu Đức Xương :

Bài ấy cũng định đăng nhưng rất tiếc khi xem kỹ ai xét nội dung không hợp với tôn chỉ *Đời Mới*. Bạn cảm phiền.

Bạn Ngọc Du :

Cứ gửi cho chúng tôi. Nếu bài xin có giá trị, sẽ chiêu ý bạn. Vờ kịch ấy đừng gửi nữa.

Bạn Nguyễn Văn Hợn :

Không thể chiêu ý bạn được. Vì đó không thuộc quyền chúng tôi.

Bạn V.N.D. :

Cám ơn bạn đã có thư thăm, đã luôn luôn theo dõi sự hoạt động của tôi và khuyến khích tôi.

T.V.Á.

Bạn Lê Văn Tỵ :

Về lớp học đó bạn gửi thư sang Pháp hỏi ông Nguyễn Bảo Toàn, ông ấy sẽ trả lời rõ ràng cho bạn.

Bạn Hy Trung :

Bài « Mẹ » ý khái. « Con đã giết một người con khác mẹ. » Đoạn sau được làm, nhưng xét toàn bài còn lầm câu lạc vận, thừa, và dùng chữ sáo. Nhưng bài kia vẫn mặc phải các lỗi trên. *Đời Mới* khác của bạn. Gặng lên !

Bạn Tịnh Huyền :

Phim ấy, Đ. M. đã bàn đến nhiều rồi !

Bạn Đức Thương :

Tuy bài « Hai cảnh tượng » chưa nêu hết ý của đê tài.

Giá báo **Đời Mới** dài hạn

(cả tiền cước phí)

TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng....	28.000
3 tháng....	84.00
6 tháng....	168.00
1 năm....	336.00

Bắt đầu từ *Đời Mới* số 72,
Bưu phiếu xin đề tên :
ông TRẮC ANH
96 Colonel Grimaud — Saigon



Phải chăng năm 1954 sửa soạn hòa bình?

CÁC nhà tiên tri dự đoán năm 1954 sẽ mở màn hòa bình. Quốc trưởng các cường quốc, các nước trên thế giới, như dịp chúc Tết, tố vè lục quan và hi vọng hòa bình.

Phải chăng là có triệu chứng hòa bình nhân loại? Ông Malenkov, chủ tịch chính phủ Nga Sô, cũng tin rằng có thể chấm dứt giặc ngoại. Đầu bã àm Moscou ngồi chờ mừng dân chúng Mỹ.

Không khỏi người ta đưa vào đó mà tin tưởng hòa bình vì quá khao khát hòa bình và quá sợ chiến tranh.

Nhưng vẫn còn một số đông người còn e dè. Vì những lẽ sau này :

Malenkov không nói tới để nghị Eisenhower, mặc dầu chính phủ Nga đề nghị nhóm họp từ cưỡng vào ngày 25 tháng giêng. Quốc vụ Khanh Mỹ có tung ra nhiều lời tuyên bố quan trọng và quả quyết: triệt thoái 2 sư đoàn Mỹ ở Triều Tiên, nhưng sẽ sẵn sàng dội bom Trung Hoa.

Về giặc Đông Dương, Mỹ cũng quả quyết tiếp tục viện trợ và gia tăng. Trong lúc ấy Việt Minh tấn công vùng Nam Lào dữ dội.

Tuy vậy đó chỉ là hành thức, có thể là thủ đoạn đòn đường thối nhưng lần đầu. Hắn, bạn đọc chưa quên rằng dột nhiên Nga Sô tái thành để nghị tài giám vũ khí nguyên tử và chấp nhận một hội nghị từ cưỡng, sau khi tại Bermudes Mỹ và Anh quả quyết đương đầu Nga Sô.

Trận đánh Lào ở Đông Dương phen này khác hơn trận đánh Lào lần trước. Có lẽ kỳ này là do Nga Hoa chỉ thị, mà lần trước thì do Võ Nguyên Soát. Đánh Lào để giành ưu thế, sẽ đưa ra đề nghị giảng hòa, cho phù hợp với chính sách Nga Hoa, sau khi chịu đòn chiến ở Triều Tiên. Người ta ngờ rằng Nga đã nhận thấy sự chuẩn bị chiến tranh chu đáo của phe Mỹ, trong lúc Nga chưa dự bị kịp. Vì thế mà Nga cần kéo dài thời gian dù phải nhượng bộ ít nhiều ở các địa phương và tỏ ra tự mình muốn cải thiện tình hình thế giới.

Như vậy, trong năm 1954 nhân loại có hi vọng thử êm ái hơn năm 1953.



Vụ tiến quân của Việt Minh vào Ai-Lao làm chấn động dư luận thế giới

DƯ LUẬN BÁO CHÍ ANH

Báo chí Anh đặc biệt bình luận về cuộc tấn công mạnh mẽ của Việt Minh đã cát Đông dương ra lầm hai.

Báo « Daily Telegraph », một cơ quan báo thù viết rằng: Người ta nhận thấy rõ mục đích cuộc tấn công của cộng sản ở Ai Lao cũng có tính cách chính trị và nhằm mục đích tuyên truyền, cũng như cuộc tấn công ấy có tính cách chiến lược.

Báo « Recorder », một tờ báo mới, cho rằng nước Pháp có thể phải bị đòn mâu thuẫn chét ở Đông Dương và thêm rằng: « Nếu Pháp không thể giữ vững ở Đông Dương và chấm dứt cuộc chiến tranh này bằng những phương tiện riêng của Pháp, thì phải trả liệu những phương tiện để giúp đỡ Pháp. Nếu sự giúp đỡ của Liên hiệp quốc là cần thiết, thì việc này cần phải được nghiên cứu gấp rút ».

Báo « Manchester Guardian » viết rằng cuộc tấn công của Việt Minh làm chúng « tài năng » của quân đội Việt Minh, nhưng đường như không thay đổi được tình trạng quân sự bé tắc. Người ta nhận thấy rõ ràng chính nhờ những lợi khí chính trị mà Việt Minh lẩn lẩn hy vọng đòi được một quyết định.

Báo « Times » phát biểu một ý kiến khác cho rằng cuộc tấn công của Việt Minh không làm cho cụ Hồ tiến đến gần thắng lợi tại vùng quan trọng nhất là của quân đội Việt Minh, nhưng đường như không thay đổi được tình trạng quân sự bé tắc. Người ta nhận thấy rõ ràng chính nhờ những lợi khí chính trị mà Việt Minh lẩn lẩn hy vọng đòi được một quyết định.

Sau hết báo « Combat » đề cập đến lời tuyên bố của ngoại trưởng Foster Dulles và cho rằng chắc chắn là càng ngày các hậu quả chính trị của cuộc tấn công Việt Minh càng trở nên quan trọng hơn những hậu quả quân sự.

Báo động ở Thái Lan

Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố tình trạng báo động tại ba tỉnh khác ở Đông Bắc Thái Lan, như vây tòng số tinh đặt trong tình trạng này len lỏi số mười hai.

Bản sắc lệnh của chính phủ cũng bô nhậm các công chức có trách vụ thi hành các pháp qui đặc biệt.

Ngoài ra, tướng Phao Sriyanond, tổng giám đốc sở cảnh sát, và tướng không quân Fren loan báo rằng chính phủ này đã quyết định truất phế trưởng Lakhon để bảo đảm được một cuộc phòng thủ công hiệu hơn ở biên giới.

Ông giám đốc sở cảnh sát thêm rằng ty cảnh sát đường sông tuần tiễu trên sông Cửu Long, bến bờ sông Thái Lan, đề duy trì sự yên tĩnh và an ninh. Đường như dân chúng ở Lakhon thuộc biên giới Thái Lan vẫn yên tĩnh và không hề có ý định tàn cư.

(đọc tiếp trang 38)



THIỀU NỮ ĐẤT LÀO

Tuần lễ Quốc gia

Danh sách tân Nội Các sẽ có thể trình lên Đức Quốc trưởng Bảo Đại lối 5 Janvier

Mấy hôm nay Hoàng thân Bửu Lộc đã tiếp nhiều nhân vật Việt Nam.

Ta có thể nói rằng danh sách tân Nội Các có thể trình lên Đức Quốc trưởng Bảo Đại lối 5 Janvier.

Theo các giới thường thạo tin, Hoàng thân định quy tụ quanh Ngai một nhóm trẻ tuổi gồm phần lớn có những lảnh tụ đảng phái trước đây không chịu tham chính, dĩ nhiên là thuộc phe quốc gia.

Sau rốt, hình như Hoàng thân vẫn chưa quyết định thành phần chính phủ và vì muốn tạo nên một nội các kiến hiệu, hoàn toàn quân bình, khỏi bị sự chỉ trích của các chính giới Trung, Nam, Bắc nên mới có sự dân do trong sự chọn lựa.

Ông Nguyễn Đề tuyên bố

Hôm nay các nhân vật các giới đến chúc mừng ông nhân dịp Tết Dương lịch, ông Nguyễn Đề, Đồng lý văn phòng của Đức Quốc trưởng Bảo Đại, có nhắc nhở đến sự nghiệp của Đức Quốc trưởng cùng tất cả những người đã cộng sự trong việc chỉnh đốn lại khu vực Tây Nguyên trong ba năm nay.

Ông kết luận : « Điều đó chứng tỏ một cách đầy đủ và sâu xa rằng những phần tử quốc gia chúng tôi không bao ngoại không phản động ».

Đại sứ quán Mỹ ở Saigon cực lực cài chánh tin 2 sư đoàn Mỹ sắp triệt thoái Triều Tiên có thể đến Đông dương

Đại sứ quán Huế ký ở Saigon cực lực cài chánh tin 2 sư đoàn Mỹ sắp triệt thoái Triều Tiên có thể sẽ đến Đông Dương.

Bản cài chánh nói rõ ràng theo bản tuyên cáo của Tổng thống Eisenhower ngày 26 Décembre, Tổng thống có nói rằng các lực lượng lực quân Mỹ đóng ở T. T. sẽ lần lần phải giảm bớt xuống, tùy theo hoàn cảnh và quân sự cho phép. Đầu bắt đầu, nay mai sẽ có hai sư đoàn Mỹ đóng ở Triều Tiên, được rút khỏi nơi đó về Huế ký.

Mục phiêu của nền giáo dục mới Việt Nam

Một khi nền giáo dục hiện đại phải đạt được những mục phiêu, theo như định nghĩa nói trên, thì trước hết, sự giáo huấn phải chủ trọng đến việc dạy cho thanh niên tất cả những điều cần phải biết về nước nhà. Như vậy, phải chẳng là chúng ta muốn thu mình trong một nền văn hóa Quốc gia, đã lỗi thời, và không được phong phú vì sự lỗi thời ấy? Nhất định không. Bởi vì chúng ta sẽ không từ chối sự thu nạp những ảnh hưởng tốt đẹp của một nền văn hóa ngoại quốc nào, nhưng chúng ta phải đứng về phương diện thuần túy Việt Nam, và dĩa vào ca tình cảm những điều kiện riêng biệt của Việt Nam, mà nghiên cứu những vấn đề chung cho thế giới.

Đài phát thanh Dalat ngày 3-1-54

Tin chiến sự

AI LAO

Cuộc tấn công của Việt Minh ở Ai Lao có thể nói rằng đã bước đến giai đoạn thứ hai.

Thakhek, thuộc tỉnh Campon ở tả ngạn sông Cửu Long, nằm ngang thành phố Lakhone của Xiêm cách Savannakhet 123 cây số, hiện nay là một thành phố bỏ trống. Quân đội Pháp Lào đã rút đi từ lâu.

Sau khi tiến binh về ngũ Cửu Long Giang, quân đội Việt Minh điều động nam tiến về hướng căn cứ lực không quân Sêno ở gần Savannakhet. Căn cứ này đã trở nên trung tâm kháng chiến chính của Pháp ở Ai Lao.

Đại tướng Navarre đã kết tập tại Sêno những lực lượng bị thúc đẩy trên con đường liên bang 12.

Viện binh vũ khí quan trọng được cầu không vận chở tới Sêno tối tập trong mấy ngày nay.

Đã xảy ra vài cuộc đụng độ lẻ tẻ không đáng kể nhưng rồi đây một cuộc đại chiến ở Sêno sắp khai diễn vì lúc này Việt Minh đang vượt ngang rừng thẳm tập trung lực lượng của họ trước pháo đài Pháp.

BẮC VIỆT

Điện biên phủ và Trung châu vẫn là hai mặt trận chính.

Mỗi ngày gần đây phi cơ Dakota của không quân và các công ty hàng không lui tới nườm nượp trên vòm trời của lòng chảo rộng rãi đó.

Việt Minh không chịu kém. Họ tiếp tục chuẩn bị, tiếp tục chờ vũ khí đạn dược. Vòng vây Điện biên phủ mỗi ngày mỗi khép chặt lại. Người ta ước lượng tại Điện biên phủ, Việt Minh không dưới hai sư đoàn.

Quân hai bên cũng đã gặp nhau trong vài trận chung quanh nhà cửa của dân Thái. Hình như Việt Minh có mặt khắp nơi và xuất hiện bất cứ lúc nào.

Điện biên phủ giống hệt một ồ kiến.

Chắc chắn Việt Minh sẽ mở cuộc tấn công, chưa biết ngày nào vì các đơn vị trọng pháo của họ đóng không xa căn cứ này bao nhiêu.

Mặt trận Trung châu vẫn ngày đêm bồng bột. Chiến lược của Việt Minh là quyết cầm chẽn cho được lực lượng Pháp tại khu Trung châu.

Đại tướng Navarre đã kết tập tại Sêno những lực lượng bị thúc đẩy trên con đường liên bang 12.

Viện binh vũ khí quan trọng được cầu không vận chở tới Sêno tối tập trong mấy ngày nay.

Đã xảy ra vài cuộc đụng độ lẻ tẻ không đáng kể nhưng rồi đây một cuộc đại chiến ở Sêno sắp khai diễn vì lúc này Việt Minh đang vượt ngang rừng thẳm tập trung lực lượng của họ trước pháo đài Pháp.

TRUNG VIỆT

Nhiều đồn trong các khu Đồng Hới và Đà Nẵng đã bị khua rõ ràng kết quả mắng. Vùng Cao nguyên trong tuần này tương đối được yên tĩnh.

Lập trường của ký giả đối với các giới công nhân

Gần đây một nhóm người vô trách nhiệm đã cố tình nhục mạ báo chí Nam Việt, ám mưu gán cho ký giả và các giới công nhân khác và liên tiếp khiêu khích chúng tôi (xuyên tạc lập trường của báo chí, biểu diễn trước vài tòa soạn, toan tri phá rối cuộc hội họp của nghiệp đoàn ký giả).

Chúng tôi, ký giả Nam Việt xin nói rằng :

1) Giới ký giả luôn luôn sát cánh với đồng bào nghèo khổ để bình vực đồng bào chống áp bức bóc lột. Mỗi lần anh em công nhân tranh đấu là được sự ủng hộ nhiệt thành của báo chí.

2) Giới ký giả luôn luôn phân biệt quần chúng lao động với một thiểu số những kẻ khiêu khích đã nhục mạ ký giả và lăng bạo. Chúng tôi chỉ đứng trên lập trường của QUẬNG ĐẠI QUẦN CHỦNG LAO ĐỘNG để chống lại những tcan tính vụ lợi của NHÓM NGƯỜI ÁY, chứ không bao giờ chống toàn giới công nhân như có kẻ đã xuyên tạc.

Vậy chúng tôi kêu gọi anh em công nhân :

— Hãy sáng suốt định chánh những lời xuyên tạc vu vơ và tích cực tố tinh đoàn kết với chúng tôi trước những hành vi khiêu khích và chia rẽ của thiểu số vô trách nhiệm nói trên.

Ký giả NAM VIỆT của 8 nhật báo và 3 tuần báo

Kiến nghị phản đối

Trong buổi họp tại nhà kiêng ngày chủ nhật 27-12-53 hai ký giả NGUYỄN BẢO HÒA và TRẦN NGỌC SƠN vừa phát biểu ý kiến là bị bộ hạ của Ban Quản Trị TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THIÊN CHÚA GIÁO toan hành hung và sỉ nhục.

Đối với những hành vi ngang ngược phản dân chủ, phản lao động ấy, chúng tôi Ký giả các báo, lực phản đối và cương quyết tố cáo trước dư luận các giới đồng bào và Lao động toàn quốc.

Sài Gòn, ngày 29-12-1953.

Các nhơn viên bộ biên tập của 8 tờ báo hàng ngày và 2 tờ tuần báo ký tên.

TRANG 4



Chết mà không chết, không chết mà chết

NÓI chuyện chết !

Bạn chán chết. Nhưng có sống thì có chết. Phật Thích Ca đã chịu kia mà. Mà tại sao có chết người lại còn người, còn chuyện trước sau, và còn triền miên mãi mãi?

Bởi vì đó là nợ ? Người nợ người ?

Bá Đương tôi không tìm hiểu, cứ tin rằng mình bị nợ cho xong chuyện.

À ! Mà « sắc bát thị không, không bát thị sắc » hư hư thiệt thiệt, nghĩa là gì ?

Tôi giải nghĩa rằng « chết đó chưa át chết, sống đó chưa át sống » để rồi dần chứng choi cho bạn đọc đó chân.

Có người đi vào nghĩa địa thì gọi là đi thăm người chết. Có người bước ra khỏi nghĩa địa thì cho rằng mình vừa sống với người thiệt sống.

Bạn nghe đây :

Đêm hôm Bá Đương nằm mộng thấy bạn thăm giao, bạn bảo « nào tôi có chết ». Tinh giặc, dờ sách đọc cho khuây sầu, vì người thấy trong mộng đã chết từ lâu. Đọc lại sách của bạn, đọc đến câu : « Ta sống mãi mãi vì ta là người giác ngộ ». Bá Đương tôi nhận ra cái lý cao thâm, mới biết rằng bạn tôi « CHẾT CÒN ».

Tôi liền nghĩ đến sự « SỐNG MẤT », tự hỏi :

Thế gian có bao nhiêu người chết còn, và bao nhiêu kẻ sống mất ?

Tính ra thì sống mất này đông lắm, đông vô số kể, nhất là ở trong thời hòn đòn.

Thì bạn thử xét lại với tôi :

Mỗi lần gian nguy cho ta, mỗi khi xôi thịt đến miệng bạn bè ta, phải chẳng ta mất ngay một số bằng hữu ? Vì sao ? Vì người trước tránh nguy, người sau mắc bận ăn hường. Họ bỏ ta mà đi một nước. Ay là họ sống mất đối với ta vậy.

Mời bạn bước vào các tiệm mua vui, các nhà dancing, các quán trà túm, mời bạn nhìn các iau đài dinh thự. Ở trong, có một số người hờ hờ cười nói, ăn uống đồ tháo, nhảy nhót tự đắc. Họ vui lâm, vui cái vui của họ. Họ tự cho đã thành nhân, bắt chấp thành công cho xã hội.

Mời bạn nhìn đám người chạy theo danh lợi, coi họ bận rộn lâm. Họ cho họ là trung tâm diêm vú trụ.

Cả dịp bạn gặp họ, bạn sẽ nghe bọn chúng nói với nhau. Bạn khêng hiểu họ nói thứ tiếng gì. Chắc một điều là họ không nói tiếng của dân tộc.

Bạn sẽ tin danh từ SỐNG MẤT là đúng.

Không trách sao xưa kia có chàng Diogène cầm đèn đi tìm người giữa ban ngày, bởi vì chàng ta thấy rằng chàng sống trong một xã hội người chết.

DƯƠNG BÁ ĐƯƠNG



141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ cũ) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Chuyên trị : Bệnh đàm bà và con nít
Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khán binh : Chiều từ 4 đến 7 giờ



THÁI BÌNH DIÊN LINH CỐ

Nhân hiệu « TÀU BUÔN »
Là một phương thuốc đại bò cho Nam, Phụ, Lão, Áu, làm cho khí huyết điều hòa, dày dặn, tươi nhuận, có thể tráng kiện, lại chuyên trị các bệnh hư lao, tôn thương, bồi hổ não óc, dưỡng tám huyết, nhuận phế kim, kiện tỳ vị, mạnh gân cốt.

Các nhà, SÍ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG, BÌNH nên dùng thuốc này vì là một phương thuốc diên linh ích thọ, đại bò ngũ tạng lục phủ, công hiệu vĩ đại, chắc chắn không có thứ nào sánh bằng.

« Thanh bình DIÊN LINH CỐ » rất cần cho giới tri thức để bồi bổ tinh thần, mờ mang não óc, và cũng cho giới cán lao để thêm sức khỏe, và bền dẻo hẫu tất cả công việc đang trời chảy.

Tổng phát hành :
Nhà thuốc
THÁI BÌNH DƯƠNG
25, Rue des Artisans—Cholon
Có bán khắp nơi

Đại diện Đời Mới - Tin Mới tại Paris

Ông Nguyễn Bảo Toàn, một nhà viết báo kỳ cựu, cựu Giám đốc tờ *Dân Mới* trước chiến tranh. Địa chỉ: 82-84, Boulevard de Belleville Paris.

Các bạn ở Pháp muốn liên lạc với nhà báo xin do nơi ông Toàn và muốn mua báo, cứ đóng tiền nới :

Bankue Franco - Chinoise pour le Commerce et l'Industrie
74, rue Saint Lazare Paris

Tran van An compte № 48.198

Có thể mua mandat carte gửi đến.

Giá báo tại Pháp quốc có cả tiền cước phí :

ĐỜI MỚI

3 tháng 2.250 frs (1)
6 tháng 4.450 frs
1 năm 8.800 frs

TIN MỚI trào phúng văn nghệ :

3 tháng 1.200 frs
6 tháng 2.350 frs
1 năm 4.650 frs (2)

(1) Giá phi gửi máy bay mỗi tập Đời Mới 14.840 (144 frs) nên giá báo tại Pháp trả nên quá cao.

(2) Giá này sẽ bị thay đổi, nếu đồng bạc bị sụt giá đối với đồng quan.

Sau khi gửi tiền và banque, lấy biên lai gửi đến quản lý Trác Anh, hộp thư 353—SAIGON.



MALENKOV

CỘNG hòa định vào ngày 23 tháng này, đã được Mỹ, Anh, Pháp thỏa thuận.

TỔNG Thống Mỹ nói đến việc bắt đầu rút

hai sư đoàn lực lượng ở Triều Tiên về nước lên tiếng cảnh cáo rằng : « Lực lượng của Mỹ ở Viễn đông sẽ giữ ngang mục cẩn thiết để đối phó với mọi tình thế biến chuyển được giữ gìn an ninh cho Mỹ. Những lực lượng này gồm có hải, không quân và xe lội nước. »

TỔNG Thống Pháp cho hay ý định từ chức của nội các hiện thời, vì ông cho rằng trong cuộc hội nghị Berlin cuối tháng này Pháp phải có một chính phủ có đủ uy quyền đại diện mới được. Mà chính phủ hiện giờ thì ngay trong nội bộ đã hoang mang, lung lạc mất cách công khai lúc bấy giờ thông thường.

Hoặc từ chức ngay, hoặc cải tổ chính phủ, hoặc đặt vấn đề xin Quốc Hội tín nhiệm, nội các Laniel đang trả qua cơn khủng hoảng.



EISENHOWER



LANEL

CỘNG hòa công Thakhet rời Savannakhet và bao vây Điện biên phủ của V. M. đã làm cho dư luận thế giới nhiệt liệt là Pháp sôi nổi. Chiến tranh rừng núi ở Ai Lao mỗi ngày một trở nên ác liệt, quyết định.

Ngoài tướng Mỹ lên tiếng cảnh cáo rằng Mỹ sẽ tấn công Trung Hoa nếu T. H. can thiệp vào Đông dương. Báo Pháp cho rằng lời cảnh cáo lần thứ ba của Foster Dulles là để « làm yên lòng cho Pháp đỡ lo ngại », sau khi Mỹ ngô ý tại hội nghị Bermudes vừa rồi gửi một số quan trọng sĩ quan huấn luyện cho việc thành lập quân đội Việt Nam, mà Pháp còn e ngại vì sự phản ứng của Trung Cộng.

Đồng thời báo Mỹ bình luận rằng : « Nếu Pháp ký hòa ước với Việt Minh thì đây sẽ là một hòa bình danh dự. » (New York Times).

TRẢ LỜI CHUNG NHỮNG CÂU HỎI CỦA CÁC ANH CHỊ EM 3 KỲ HỎI CHUNG TÔI :

THUỐC RƯỢU 39 AN CÚ trị những bệnh gì ?
THUỐC RƯỢU 39 AN CÚ trị Phong thấp ; Nhức mỏi tay chân. Ngày lờ mờ mày.
THUỐC RƯỢU 39 AN CÚ chủ trị : oai gan : Tê tay, Tê chơn, Sụn chơn, xui tay.
THUỐC RƯỢU 39 AN CÚ chủ trị : Bại thủng, Bại luồn không cử động được hay bắn thân, Phù thủng khó hay nứt.

THUỐC RƯỢU 39 AN CÚ trị dứt bệnh bón uất. Đau lưng hay chóng mặt hay mệt rất mau công hiệu.

Uống liền tiếp hai hộp thuốc 39 AN CÚ thì thấy khoẻ lại, mọi bệnh đều thấy đỡ ăn ngon ngủ yên.

Dược liệu dùng chế thuốc rượu 39 AN CÚ gồm có thuốc Bắc và thuốc Nam. Thuốc Bắc, thì có : Chanh Thực địa, Chanh Đơn qui, Chanh Sâm Cao ly và có vị Quế yêm hộ rất đặc lực

XIN ĐỀ Ý
Thuốc rượu



NGUYỄN AN CÚ

1 Hộp 1 viên thuốc có cả bột quế giá 10 đồng

Bảo chế và Tổng phát hành nơi :

Số 54 Mac-Mahon—SAIGON

CHOLON : Quảng Ký, Minh Lý, Nam Hải—SAIGON : Bison và Phú thọ Xuân (Chợ cũ)

CĂN MUA ĐẤT

Căn mua độ một mẫu Tây đất để làm nghĩa địa, ở ngoại ô Saigon, hoặc Gia Định hay Cholon.

Hỏi ông kinh lý Dương, số 274 đường d'Arras Saigon.

ĐỜI MỚI số 93

THỜI TIẾN

THẾ NHÂN

ĐỌC KHẨU CÁC BÁO NGOẠI QUỐC

Cô đào Gene Tierney tuyên bố sẽ lấy ông hoàng Ali Khan

Cô đào Mỹ Gene Tierney, trong một cuộc phỏng vấn đã tuyên bố là cô định trả lời rằng cô là người có một cuộc chung sống giữa cô và ông hoàng Ali Khan, nhưng chưa nhất định mấy. Hiện nay cô đang sửa soạn trang phục Mỹ và chắc chắn cô dự lễ Noel ở đó.

Theo Tierney, Ali Khan sang năm nay sẽ du lịch ở Áo Độ và cũng chưa định trở sang Mỹ từ năm sau.

Hàng « Western Union » tuyên bố

Hàng « Western Union » một hàng viễn thám to lớn ở Mỹ vừa tuyên bố: « Độ dài của sô giây của hàng chúng ta dài trước chừng tám lần khoảng cách từ mặt đất đến cung trăng ». Hàng đã làm được vở số công việc cho dân chúng. Trong một thông cáo gửi cho các dân đồng tiền dài hạn cô gửi những câu sau đây:

« Thể theo lời yêu cầu của độc giả, hàng đã tìm đủ mọi phương tiện để đáp lại những lời đòi hỏi của chúng. Hàng cho biết kết quả một cuộc đàm hòng tròn khi kết liễu ngày, hoặc khi các người đang say giấc ngủ, điện thoại rẽo các ngài cũng không hay thì hàng phải ngay một người đến nhà của ngài và cửa hoặc tìm đủ mọi cách để đánh thức các ngài dậy. Người đưa điện tín còn phải về nhà các ngài hay tới sự của các ngài lấy cho ngài cặp kính các ngài bỏ quên.

Họ còn phải đi tới người thợ nhuộm lông quần áo các ngài gửi ở đó. Họ có thể trao cho các ngài bông hoa nữa. Trong thể thao những kiện tin của ngài sẽ được hoàn toàn vira: « rõ: nguyên nghĩa là các ngài muốn vận xuôi hoặc vận vận gi cũng được cả. »

Thứ Ski lượt trên cỏ

Nga có một thứ « khí giới » bí mật; thứ Ski lượt trên cỏ. Từ lúc sáng chế thứ máy đó đến nay, Nga cũng chưa đem ra dùng ở chiến trường bao giờ cả. Có lẽ Nga sẽ đem dùng thứ Ski này vào mùa đông tại Thụy Điển để tranh lấy giải quốc tế.

Thứ Ski này làm với một chất đặc biệt có thể lượt trên cỏ để dàng cung như lượt trên tuyết.

(Ski Français, Paris)

Cảnh sát Hòa Lan muốn được số phận như đám hành khát

Nhiều hành khát đi đến chỗ « làm việc » của họ bằng taxi và lúc trời về cũng đi bằng taxi.

« Một người vợ trong ban có cả thử áo lông đất già và một người vũ em coi sóc công việc trong gia đình ».

Số tiền họ kiếm ra hơn cả lương, của các bộ trưởng và nếu trong ngày họ kiếm được 7000 quan họ cảm thấy như công việc ngày hôm đó xui xẻo lắm ».

Đoạn trên đây trích trong tập báo cáo của cảnh sát La Haye đưa lên nhà cầm quyền Hòa Lan. Những bằng chứng đó rõ ràng việc thành phần đám hành khát chuyên nghiệp ở kinh đô Hòa Lan đã có kết quả.

(Noir et Blanc Paris)

Nhớ có « sông gió », nên phi cơ trên đường Tokio-Honolulu...

Tren không Thái bình dương có « sông gió », thời với tốc lực từ 6.000 đến 12.000 thước,

10

nên những chuyến phi cơ trên đường Tokio-Honolulu có thể đến phi trường trước vài giờ.

Biết lợi dụng « sông gió » đó nên những phi cơ thương mại đi từ Tokio đến Honolulu chỉ mất có 10 giờ đồng hồ, tức là nửa số giờ trước kia. « Sông gió » thời theo chiều đông Tây. Khi vượt qua Thái Bình Dương đã có sự thay đổi về ngày giờ mà theo lịch đã chậm một ngày, nên những hành khách đến nơi lại đến trước một giờ đúng vào ngày khởi hành của họ.

(Nouvelles N.R.F.)

Dùng ngòi viết cứng quá, cách hành văn sẽ bị cứng nhắc

Một tờ báo về y học của Anh, tờ « The Lancet » cho biết nếu chúng ta dùng ngòi viết cứng cứng có ảnh hưởng đến lối hành văn của chúng ta. Dùng ngòi viết cứng, lối hành văn sẽ bị cứng nhắc. Ngòi viết cứng, trước tiên làm cho chúng ta không ưa tinh tảo, lười vẩn bị và lại. Có những hàng buôn đã tìm cách chê những ngòi viết bằng lồng ngỗng cho các họa sĩ dùng nhưng tại sao họ không tìm cách làm ngòi viết mềm cho văn sis

(Izvestia)

Ông nghị Mac Carthy thật là lầm chuyện!

Từ lúc cô đào Gene Tierney định lấy Ali-Khan thì Ali-Khan lại trở thành kẻ thù số một của Hollywood, theo báo Le Paris, chính ông nghị Mac Carthy đã xui dục niềm công phẫn đó.

Người ta nghĩ rằng trước tình trạng đó Gene Tierney sẽ không ăn ở lâu dài được với ông nghị Ali-Khan.

Mac Carthy buộc tội các cô đào Mỹ làm hỏng thế hệ thanh niên nam nữ Mỹ như các vụ rắc rối của Ingrid Bergman, Rita Hayworth với ông hoàng Ali-Khan, Zsa Zsa Gabor và chồng là George Sanders... v.v.

(Le Paris France)

Trên thế giới có 38 triệu người mắt gốc

Ông James Norris, nhà chuyên môn về văn đề dân tộc và dân tộc học, cho biết là trên thế giới có chừng 38 triệu người mắt gốc.

Đức đã có 9.600.000 người. 1300.000 dân tộc nạn ở các nước khác ở Đức, ở Áo, Ý, Nam Tư, Hy Lạp và ở Pháp. C

Ấu châu có độ 400.000 người còn ở trong trại, ở Cận đai có hàng trăm ngàn người ở dưới những chiếc lều, ở Hong Kong những người khốn nạn đó ngủ trong các con đường do cảnh binh canh giữ.

(Paris Presse Int.)

Chó và mèo ở Mỹ

Chó và mèo ở Mỹ trong năm nay đã lên đến một con số khá nhiều: 49.300.000 con. Đó mới chỉ kè số chó và mèo « vẫn minh » có một ông chủ đáng hoàng. 41% giá đình có một hay nhiều con chó, 29% có một hay nhiều con mèo.

(Daily News U.S.A.)

Khán giả xem phim lập thê hãy coi chừng khoai tây !

Các y sĩ Đan mạch vừa mới phải cẩn thận với nhân đầu tiên của những phim lập thê. Đó là một người vừa mới được đưa tới bệnh viện Copenague để được săn sóc vì một cú khoai tây ném thẳng vào mắt do ở từ tầng thứ tư đưa xuống.

Sự chuyền vận trên không

Năm vừa rồi có hơn 45 triệu hành khách đã bay khắp cả các đường hàng không trên thế giới. Các phi cơ đã di chuyển trên không với chặng đường 1 tỷ 500 triệu cây số, một khoảng cách gấp 41 lần từ Quá đất đến mặt trời.

Mỗi phi cơ tính ra đã chờ 23 hành khách.

Mỗi hành khách đã bay được 800 cây số.

Muốn vượt tắt thời chặng đường các phi cơ đã vượt trong năm 1952 tính ra một máy bay phản lực tốc độ mỗi giờ 700 cây số phải bay suốt 5479 năm.

ĐỜI MỚI số 93

— Chúng ta quét sạch bọn phản quốc trên con đường đi của chúng ta.

— Chúng ta đoàn kết chặt chẽ quanh đảng Cộng Sản và chính phủ Sô Viết.

— Chúng ta cùng một ý chí: luôn luôn cảnh giác.

(Izvestia)

Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

Danh sách chánh phủ

THỦ tướng được chỉ định là Hoàng thân

Bí thư Lộc rất hân và mệt nhọc để đòi hỏi ý kiến các vị hiền sĩ và hiền tài, các « đại diện » đảng phái để thành lập một nội các, mà ông cho là « liên hiệp quốc gia rộng rãi » (large union nationale). Chính điều từ liên hiệp rộng rãi làm cho có rất nhiều người dám ra hi vọng rót nên « Tông bộ trưởng ».

Thật là danh từ báo hại lâm lâm, báo hại luôn người thốt « nó » ra, phải tiếp khách liên miên. Nghé dầu Tân Thủ tướng chờ dài. Mỗi hay rằng tinh thể 33 con rắn, rồi hơn tinh thể 49.

Lại thêm, có vài tờ báo chuyên môn « săn tin », đưa ra danh sách tân chánh phủ dài thậm chí trong thời gian ngắn, đã quên miếng hoa hô thủ tướng Kim nhật, thay vì chúc mừng họ Lý.

Ông chưởng lý yêu cầu xử tử nhà chánh khách nói kín, nhưng rồi nhờ người nói hộ, ông « hoan hộ » đã dão « nó » bị 7 năm tù ở.

Trong một bữa tiệc thất bại tông thống Lý thừa Văn, ông Shin Yung Sik, một lãnh tụ hàng tinh của đảng Tự do Nam Hàn, khi nồng nặc rượu chúc mừng, đã quên miếng hoa hô thủ tướng Kim nhật, thay vì chúc mừng họ Lý.

Ông chưởng lý yêu cầu xử tử nhà chánh khách nói kín, nhưng rồi nhờ người nói hộ, ông « hoan hộ » đã dão « nó » bị 7 năm tù ở.

Như vậy, nguyên tắc chánh là phải được lòng người. Được lòng người tức là tranh thủ nhân dân.

Muốn được lòng người, trước hết

phải thực minh, thực người, nghĩa là

phải thành tâm, thành ý, phải trung

thết với ta và với chủ nghĩa.

Một khi ta là người trung thiết với ta với chủ

nghĩa, là ta nằm trong nhân dân. Nói

trung thiết với mình và với chủ nghĩa

không khỏi có người cho là thừa, vì đã

tranh đấu ai lại không trung thiết ?

Không chắc như vậy. Có khi ta làm

tưởng ta trung thiết, mà chánh lý là ta

thiếu trung thiết. Sự trung thiết cần

phải được kiềm thảo.

Năm trong nhân dân cũng chưa đủ,

vì có biết bao nhiêu người vốn là

« phản từ nhân dân » mà óc không

nhân dân, tách xa nhân dân, trí còn

xưa nữa.

Năm trong nhân dân phải cảm cái

cảm nhân dân, phải đau và rung động

cái đau và cái rung động của nhân dân.

Thân dân không đủ, nếu muốn vì nhân

dân mà tranh đấu. Thân dân không

phải là đặt mình trong nhân dân, thân

chỉ gần dân mến dân, mà chưa phải là

bộ phận của cái thân thể và tâm trí

chung gọi là thân thể và tâm trí nhân

dân.

Muốn chặng tranh thủ nhân dân, ta

cần hóa thân ta ra thân thể nhân dân,

biến tâm trí ta ra tâm trí nhân dân.

Bằng không, rất dễ có ngày ta phản bội

nhân dân.

trong chỗ phi công lái của một pháo đài bay B. 36 của không quân Mỹ.

Lẽ tất nhiên là tay tinh chuyên trên trời

dưới biển này đã được người ta cản thận đưa

đến lâm thâm chủ của bác sĩ chữa bệnh thần

kinh.

Một năm qua

ONG sô lại năm 1953, trên thế giới,

có vùi việc đáng để ý :

Đình chiến & Triều Tiên. Staline từ trần.

Vụ ám sát nguyên tử Rosenberg.

Cuộc thám

hiểm trên đỉnh núi Everest.

Chớp bóng

nồi ra đời.

Lời tuyên bố của cụ Hồ chí

Minh.

Ở Pháp thì bắt khủng hoảng này đến khùng

hoảng khóc.

Tại Đông dương,

chiến tranh

vẫn tiếp diễn, đòn bạc sút giá,

và cuối 1953,

người ta nói là cuộc thương thuyết hòa bình

giữa Việt Minh và Pháp.

Tuy nhiên, giữa bạn tranh đấu cho

phúc lợi nhân dân, chắc bạn không

bao giờ nghĩ tranh thủ nhân dân, bởi

vì hoạt động hàng ngày của bạn là tranh

thủ nhân dân rồi.

Tuy nhiên, giữa bạn tranh đấu cho

phúc lợi nhân dân,

chắc bạn không

bao giờ nghĩ tranh thủ nhân dân, bởi

vì hoạt động hàng ngày của bạn là tranh

thủ nhân dân rồi.

Đối tượng tranh đấu là nhân dân;

mục đích tranh đấu là thiết lập

công lý xã hội;

chủ nghĩa là đề cao nhân bản,

một thứ nhân bản mới;

phá đồi nhân

bản hủ lậu mà xây dựng lại cái mới

đưa con người tới mức thanh cao,

thương yêu nhau và ái mộ hòa bình.

Chương trình của bạn, dù có đứng

dẫn hay hợp lý cho mấy, kế hoạch của

bạn dù có chủ ý, lòng bạn dù có

hăng hái, nếu nhân dân không hiểu bạn,

LẤY MẮT NGƯỜI VIỆT XÉT VIỆC THẾ GIAN

Nhơn lúc người ta rộn rịp nói chuyện Hòa bình

Thử xét tâm lý con người Nobel và giải thưởng Nobel

II

NOBEL không phải là con người ăn hưởng, mà lại là con người có sức làm việc khác thường, không đếm tiền, không thờ của, thì thử hỏi ông có chẳng ác ý? Nếu ta suy nghĩ kỹ, chắc ta không dám cho là có ác ý.

Vậy thì ông có chế tạo vũ khí ác nghiệt để làm gì?

Trước hết là ta thấy Nobel có một khả năng sáng chế phi thường. Ông thích sáng chế, vì sáng chế. Đó là lẽ chánh.

Tin tưởng rằng tìm rã vũ khí giết hại có một không hai có thể làm cho các nước sợ giặc là con người khác chúng. Bởi Ông là đời sống mâu thuẫn. Tâm lý ông là tâm lý con nhà thông thái, suy luận theo lối thông thái.

Về câu hỏi thứ hai, ta thử trả lời:

Năm 1890, Bà Berthe Suttner cho xuất bản quyền sách về hòa bình của Bà, nhan đề là « Bổ khí giới » (Bas les armes). Nobel hối hả viết thư tán tụng Bà một cách thành nhiệt, làm cho bà tưởng đâu Ông đã thay đổi quan niệm. Hai năm sau, năm 1892, Nobel gặp Bà « thánh tông đồ Hòa bình » Berthe Suttner tại Zurich.

Bà chỉ cho nhà triệu phú trông vào dây tơ lanh dài dẹp để lênh nghênh quanh hồ Zurich, thì Nobel ứng khẩu ngay :

— Ấy là bầy tần dệt nén đấy.

— Những xưởng thuốc nổ có lời rất to, nhưng nó không hiền.

Nobel nói tiếp :

— Biết đâu rồi đây xưởng mìn nổ của tôi không dứt tuyết chiến tranh, còn hơn thứ Hội nghị Hòa bình của Bà. Khi mà hai bô đội có thể tàn sát nhau trong nháy mắt, thì các nước văn minh sẽ dâm hoảng triệt thoái quân đội.

Xem đó, người ta biết rằng Nobel không thay đổi quan niệm về phương thức dứt tuyết chiến tranh. Thuyết của Nobel là : dùng sức giết phá vỗ tan để khiến người ta sợ chiến tranh mà phải chủ hòa, thì tự nhiên có hòa bình.

Sau khi xét tư cách và cuộc đời không ăn hưởng, luống tự lụy và bí quan của Nobel, kỹ giả tin rằng Nobel thành thật. Thành thật, Nobel có. Mà Nobel nhận định sai lầm. Lấy cái sự đuổi cái dù, hay lấy cái dù tuyet đối trả dù, thì không trừ được dù. lý do vẫn ở chỗ sơ quá sơ không còn sơ, sơ tắt lo đổi phỏ. Thầy kẽ nghịch có vũ khí cực kỳ lợi hại tắt lò tìm ra vũ khí lợi hại hơn đòn đầu. Do đó nay ra cuộc thi đua tìm vũ khí lợi hại hơn mãi mãi. Càng kinh địch nhau càng làm nỗi luồng điện, càng làm cho cuộc điện thêm căng thẳng mãi đến ngày nỗi bùng chiến tranh.

Quả là Nobel có một quan niệm về hòa bình rất sai lầm. Mai cho đến ngày nay cái quan niệm sai lầm của Nobel vẫn còn được các nước văn minh tin tưởng. Chính Nga và Mỹ cũng căn cứ ở thuyết lấy dù trả dù mà đưa nhau chế tạo vũ khí lợi hại.

Kỹ giả cho đó là hạ sách. Và có lẽ các nhà lãnh đạo hai khái lớn cũng không biết làm sao tránh được áp dụng thuyết Nobel. Ngõ như ta hỏi ngược lại như thế này : Nếu

TRỌNG YÊM viết

một trong hai cường quốc ngưng chế tạo vũ khí bí mật, khôi kia có ngưng theo mà chờ ngày tìm ra biện pháp giảng hòa chung? Và hòa bình có cơ thực hiện chung?

Chắc là ta không dám trả lời. Ấy chẳng qua vì quan niệm hòa bình của đôi bên không vững chắc, không ai tin ai có thiện chí mưu hòa cả. Chính sự nghỉ kỵ lẩn nhau khiến song phương đều giữ bí mật những phát minh về vũ khí lợi hại của mình. Chính cái chủ trương mưu đồ bá chủ thiên hạ đã làm cho nhân loại phải chịu khổ.

Đúng trước tình cảnh ấy nhân loại sẽ bó tay chờ ngày chịu chết chung? Đây là một câu hỏi mà có ngày chúng ta phải trả lời, dù là làm dân một nước nhỏ, bởi vì dân tộc nào cũng là bộ phận của nhân loại. Khi mà nhân loại còn mưu chiến thì người giác ngộ chưa dám cho đã có văn minh thực sự. Kỹ giả không bao giờ chịu dung nạp thuyết gọi chiến tranh là cần thiết, không thể tránh được. Trọng Yêm tôi quả quyết rằng loài người hơn loài thú ở chỗ giác ngộ, mà đã là giác ngộ thì không ai chịu lấy sự giết hại nhau để làm phương tiện sinh tồn.

Giờ ta trả lại con người Nobel. Câu hỏi thứ ba mà chúng ta đặt ra bên trên là : Trên đời này có chăng nhiều ít mâu thuẫn tâm lý như Nobel, và ở trong xã hội ta mâu thuẫn ấy như thế nào?

Ta có thể nói ngay rằng đời vốn là một lịch trình mâu thuẫn, thì những mâu thuẫn tương « ca » Nobel không thiếu gì. Chỉ có khác chăng là con người Nobel dễ tiếng lâu dài trên lịch sử. Không ác lại làm những việc có tính cách ác, dễ rồi lưu lại cái danh hiền muôn thuở.

Những mâu thuẫn tâm lý luôn luôn có. Nhưng cũng tùy trình độ thông thái, học lực, mà nay nỗi. Sở dĩ cái « ca » Nobel được coi như là đặc biệt là vì Nobel là « ông vua mìn nổ ».

Đặc điểm của tâm lý Nobel là không vì của. Và khi đề của mình cho những công trình hòa bình, ông thi hành rất chu đáo, rất thành tâm. Bằng chứng là ông nói một cách quả quyết :

« Tôi chỉ coi là thân thích tinh thần những người có tính bà con tinh thần với tôi. Tôi không dành của tôi cho hàng người « hoạt động », tôi muốn cho của cho người tư tưởng, còn sơ, sơ tắt lo đổi phỏ. Thầy kẽ nghịch có vũ khí cực kỳ lợi hại tắt lò tìm ra vũ khí lợi hại hơn đòn đầu. Do đó nay ra cuộc thi đua tìm vũ khí lợi hại hơn mãi mãi. Càng kinh địch nhau càng làm nỗi luồng điện, càng làm cho cuộc

điện thêm căng thẳng mãi đến ngày nỗi bùng chiến tranh.

Quả là Nobel có một quan niệm về hòa bình rất sai lầm. Mai cho đến ngày nay cái quan niệm sai lầm của Nobel vẫn còn được các nước văn minh tin tưởng. Chính Nga và Mỹ cũng căn cứ ở thuyết lấy dù trả dù mà đưa nhau chế tạo vũ khí lợi hại.

Kỹ giả cho đó là hạ sách. Và có lẽ các nhà lãnh đạo hai khái lớn cũng không biết làm sao tránh được áp dụng thuyết Nobel. Ngõ như ta hỏi ngược lại như thế này : Nếu

CHÍNH giới Âu-Á, nhất là chính giới Việt Nam nhà, sau ngày 19-8-45, thường vẫn nhắc nhở đến con số 93. Người ta nhắc :

— Chúng tôi noi theo tư tưởng của năm 93...

— Chúng tôi soi gương chính khách của năm 93 ..

Người Việt bảo người Pháp, khi quân đội viễn chinh Pháp đồ bộ lên đất nước Việt một lần thứ hai :

— Các ông nên nhớ các ông là con cháu những chiến sĩ của năm 93 đây nhé!

Thì các ông Pháp, vì có văn hóa và cũng biết nhở đến tờ tiên, nên các ông trả lời :

— Các ông khá bình tâm, chúng tôi là hậu duệ xứng đáng của hạng người 93...

Năm 93 !

Người 93 !

Là năm gì vậy ?

Là người gi gì vậy ?

Thưa, là cái năm huy hoàng mà các chiến sĩ của cuộc Đại Cảnh Mạng (chỉ có cuộc Cách Mạng 1789 ở Pháp này là được thế giới coi là lớn nhất và coi là của chung của toàn thể nhân loại nên không cần chua niên đại — 1789 —, và chua là của nước Pháp thôi), cuộc Đại Cảnh Mạng đã lập ra chế độ Dân chủ cộng hoà thực sự, chưa từng thấy trong lịch sử loài người.

Năm đó, thưa là năm 1793.

1793, vì vậy, đã được coi là một tấm mốc đánh dấu một bước tiến vượt bậc của loài người, trong đó, lần đầu tiên trên hoàn vũ, con người được quyền làm người trọn vẹn, người dân được quyền làm dân đầy đủ, nghĩa là quốc gia và xã hội được quản trị bởi những người nào xây dựng lên xã hội, quốc gia.

1793, hơn nữa lại còn được coi là một tấm gương chói lọi, về việc tổ chức thể chế, khiến cho sau này tất cả Châu Âu, tất cả thế giới phải soi vào đó để mà chán chỉnh lại chính thể của mọi quốc gia, của mọi đoàn thể.

1793, là kết quả và là kết tinh của bao nhiêu tư tưởng và hành động cách mạng, do phe thị dân tu sản nêu lên, từ thế kỷ 14, 15 ở Anh đến cuối thế kỷ 18 ở Mỹ, ở Pháp mới hoàn thành, và được coi là khuôn mẫu cho mọi cuộc cách mạng tu sản, suốt dọc thế kỷ 19 về cả năm mặt : lý thuyết, nguyên tắc, chiến lược, chiến thuật và thủ đoạn.

1793, với thời thế ấy, tất phải tạo

thoát khỏi ách phong kiến dờ dày, hủ lậu.

Những con người của 1793...

Như Marat đã ngót năm chục tuổi đầu lại mắc bệnh kinh niên mà Đông xung, Tây đột dưng ngọn bút này lửa của mình đe lật đổ mọi tảng tích cỏ hú, rửa sạch tim óc nô lệ, bạo tàn, bất công, phi lý, đe noi gương các nhà tri thức toàn diện trong nhóm *Bách khoa* (les Encyclopédistes), noi gương Lu Thoa, (Rousseau). Mạnh Đức tư Curu (Montesquieu) Lô Bá Đức (Voltaire), noi gương bực thầy của phái biến chứng duy vật là Diderot, mà dự thảo lên cả một kế hoạch cải tổ xã hội... ngọn bút chưa từng xu phung một sức mạnh bất chính nào, dù đó là danh, là lợi, là vỗ lực, là sắc đẹp... nguyện lấy tờ *Ban dân* « Ami du Peuple » mà phung sự nhàn dàn cho đến lúc bị thi sát...

Những con người của 1793...

Như Robespierre, nhở tuổi như thầy Nhan (Nhan Hồi, học trò thông minh bậc nhất của đức Khổng) trong sạch như Tứ Lộ (học trò tin yêu bậc nhất của Khổng Tử), sáng suốt như Bao Công, mưu kế như Khổng Minh, cương cường như Trương Dực Đức, thẳng thắn như Quan Văn Trường, một chính khách gồm được dù mọi đức tính của một Trương Nghi, của một Quản Trọng, của một Tiêu Hà, đổi nỗi đã làm cho nhân dân khâm phục mà tôn lên là Á thánh (*l'Incorruptible*, thanh liêm bất khuất), đổi ngoại đă cho toàn thể châu Âu xét nét từng hành vi, cử chỉ của mình mới ba chục tuổi xanh mà gánh vác nỗi cả một sơn hà ngangEGA, binh trị được cả một xã tắc loạn ly, đe đặt cơ sở được cho một chế độ công bằng hợp lý, biện thân vào bản *HIẾN PHÁP NĂM I* (1793) đến nay cũng vẫn còn được suy tôn là cấp tiến đến bậc nhất, trong đó lần đầu tiên được đề cao và được thể hiện *quyền binh* của con người, *quyền binh* của người dân, *quyền binh* của người dân cần lao, trong đó lần đầu tiên Lý Tri của con người được bảo vệ, nghĩa là Tư Tưởng con người (xem tiếp trang 38)

CÙNG CÁC BẠN XA GẦN

Gần đây có nhiều bạn nhân tín hỏi thăm chúng tôi về việc tham chính, dưới danh nghĩa của một vài đoàn thể, không phải là đoàn thể Văn Nghệ, vậy xin cố đốt lời chán thành cảm tạ các bạn có mý ý săn sóc đến chúng tôi, và luôn dịp xin báo tin các bạn rõ lúc nào tôi cũng vẫn giữ vị trí của một ký giả độc lập, không phụng sự riêng cho một đoàn thể hay cá nhân nào trong trường chính trị cá, và chưa hề có dự định tham chính.

HÀ VIỆT PHƯƠNG

ĐỂ KỶ NIỆM
con số

93



ra những bậc anh hùng tương xứng với hoàn cảnh ấy...

Người 1793: toàn là những chiến sĩ phi phàm, sản phẩm của một giai đoạn lịch sử phi thường.

Cho đến ngày nay, bông họ vẫn

của ĐẶNG TÂN THÀNH

còn bao trùm thế giới, việc họ làm ra vẫn còn là khuôn vàng thước ngọc cho chính giới cấp tiến, tư tưởng của họ vẫn còn hướng dẫn các tay có tham vọng cải tạo lại xã hội loài người theo hướng đi lên của thế sự.

Họ là những vị không lò làm cho thế nhân tin tưởng được ở tài năng, ở đạo đức, ở chí khí của Con Người — nhất lại là con người lãnh đạo.

Những con người của 1793...

Như Saint Just một trang thanh niên ngoại hai chục tuổi xuân, lòng thanh tân như lòng trinh nữ, thế mà chán nhiều lúc không già đi, áo nhiều lúc không ấm, thế mà, suốt giặc sơn hà, xông pha mọi đồi rách, mọi gian lao, mọi nguy hiểm để làm cho tròn phận vụ Uỷ viên kiêm tra quân đội và hành chính của một xã hội nát như tương, sau năm năm dứt sạch gai góc mỗi, để mà chỉnh lại nhân tâm thiện hạ, dựng lại cơ đồ hào như sụp đồ, nàng lại lòng người hào như sa đọa, để lưu lại một đoàn binh Cách Mạng, sau đó theo Carnot, theo Napoléon mà giải phóng cho châu Âu

MÀNH đất mà chúng ta hiện đang sống đây, trên mọi địa hạt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đều bị bế tắc vì chưa tự tạo được bản sắc và bản vị riêng nên nó vẫn nằm trong hệ thống tổ chức của thế giới tư bản, chỉ là một bộ phận của thế giới tư bản.

Suy luận theo luật biến dịch, ta sẽ thấy rõ đó là một hiện tượng xã hội cũ đang xuống dốc vì sự vô tổ chức, sự già nua, sự mục nát phát ra từ nội tâm của nó. Tình trạng đó đã ảnh hưởng tới tư tưởng con người để đưa nghệ thuật vào con đường bế tắc, hoang mang, phản cảm, đi xa thực tại, không mờ lối được cho nhân sinh, vì không làm thỏa mãn được những nhu cầu nghệ cảm của quãng đại quần chúng đang chờ đợi một ngày mai không giống ngày hôm nay.

Ở các nước đại tư bản hiện tại, văn nghệ đã đi vào con đường lặp đi, tạo nên những tác phẩm

VĂN NGHỆ VÀ XÃ HỘI HIỆN TẠI

❖ ❖ của Hồ Hán Sơn ❖ ❖

phản thực tại, phản tiến hóa để cung cấp những cảm giác mới lạ cho một thiểu số cá nhân đủ điều kiện thưởng thức vi đang cầm quyền sinh tử của xã hội trong tay bằng lợi khí kinh tế. Họa Tàу phuơng hiện tại là một bộ môn văn nghệ đã bộc lộ đầy đủ nhất tính cách phản thực tại đó. Từ trường Án tượng qua trường Lập thể, từ trường Siêu thực qua trường Vô hình dung. Nghệ thuật Tàу phuơng với giai đoạn này đã ly khai rõ rệt với thực tại.

Còn ở Việt Nam, mảnh đất mà chúng ta hiện đang sống đây còn nằm trong tình trạng bán phong kiến, bán thuộc địa, chế độ tư bản chưa thành hình nên thị trường nghệ thuật thiếu mất những khách hàng kỹ lưỡng hàng triệu bạc mua những quái thai nghệ thuật đem về làm giao thông. Do đó, phong trào nghệ thuật tuyệt đối phản thực tại của Tàу phuơng không có điều kiện nảy nở ở xứ ta. Thế thì tại sao văn nghệ ở nước ta cũng bị khủng hoảng? Chúng ta cần nhớ là Việt Nam đang sống trong tình trạng chiến tranh, cùng những sự rối bời và bế tắc của mọi địa hạt chính trị, kinh tế của xứ này đã ảnh hưởng đến tâm hồn cả nước.

Nhìn vào quá trình phát triển của nhân loại ta đã từng thấy cái xã hội Âu châu ở thế kỷ thứ 14 kia, nếu không có cuộc vận động Văn hóa Phục hưng (La Renaissance) không có một tu trào mới mẽ đánh đổ được nền học thuật Trung Cổ và gây dựng cho dân chúng Âu châu một tinh thần mới thi Âu châu vẫn nô lệ mãi dưới uy quyền của Kinh-viện-học, (La Scolastique)

những Thiên đường trong sách vở. Tâm lý quảng đại quần chúng ngày nay, ta có thể vé lại bằng câu thơ : *Tình ra thêm nhớ đời trong mộng*
Mộng thê thì băng tĩnh mấy mươi.

Nhờ cái tâm lý đó, nhờ những điều kiện xã hội đó, văn nghệ phản tiến hóa của thời tiền chiến, văn nghệ lão mạn thoát tục đã gặp lại các điều kiện để tái sinh, những tiêu thuyết kiêm hiệp viễn vông, những mẩu chuyện át tính làm ly, khiêu dâm, những bản nhạc ảo não vọng quốc đã được tung ra thị trường, bán đắt như tôm tươi vì nó kích thích được những dục tình của con người, vì nó đưa người ta vào cõi mộng để tránh những vết thương lòng, những trần trường của thực tại.

Nhưng cái xã hội ốm đau đó không thể ốm đau mãi, quần chúng không bao giờ chịu đón đầu mãi trong một

vần chìm đắm mãi trong đêm tối mịt mù của cuộc đời Trung Cổ, không thể nhảy lên địa vị bá chủ thế giới trong mấy trăm năm qua.

Và nếu trong văn học sử thế giới không có những tác phẩm của Voltaire, của Rousseau, của Lương khải Siêu, của Lô Tấn, của Maxime Gorki, thì các phong trào cách mạng ở Pháp ở Tàу, ở Nga, chưa hẳn đã bùng nổ và trưởng thành dễ dàng như vậy.

Văn nghệ lành mạnh đã châm ngòi cho mọi cuộc cách mạng mở đường cho lịch sử tiến hóa, thúc đẩy quần chúng mạnh tiến trên con đường cải tạo xã hội.

Cho nên, người ta không thể vì lý do hoàn cảnh để nuông chiều những thứ văn nghệ lỗi thời trên mảnh đất này mãi được. Vì những thứ văn nghệ lỗi thời đó chỉ làm cho xã hội

đã bế tắc lại bế tắc thêm, làm quẩn chúng đã hoang mang lại hoang mang thêm.

Mọi phong trào chính trị, xã hội ở đây không thể nào thành hình và tràn lan mạnh mẽ được nếu phong trào đó không trù liệu khai sinh một trào lưu nghệ thuật mới, không tạo được một tu trào mới, một quần chúng mới để đưa xã hội thoát khỏi cái tình trạng danh không chính, ngòn không thuận, vạn sự bất thành đổi một xã hội ốm đau thành một xã hội lành mạnh. Văn nghệ sĩ bao giờ cũng là những chiến sĩ tiên phong, nghệ thuật là phương tiện duy nhất đưa quần chúng từ cõi mộng về cõi thực, từ cái thực đau ốm qua cái thực lành mạnh.

Đó là động cơ của mọi cuộc cách mạng trên thế giới và cũng là yếu tố quan trọng giúp vào sự tiến hóa của nhân sinh. Nghệ thuật thay đổi nghệ cảm quan của quần chúng, tư tưởng quần chúng biến thành hành động để thay đổi các cơ cấu tổ chức kinh tế chính trị, văn hóa của xã hội. Đó là tất cả những tương liên ảnh hưởng giữa cá nhân và xã hội đã tạo nên mọi cuộc phế hưng trong lịch sử loài người.

Nhìn vào quá trình phát triển của nhân loại ta đã từng thấy cái xã hội Âu châu ở thế kỷ thứ 14 kia, nếu không có cuộc vận động Văn hóa Phục hưng (La Renaissance) không có một tu trào mới mẽ đánh đổ được nền học thuật Trung Cổ và gây dựng cho dân chúng Âu châu một tinh thần mới thi Âu châu vẫn nô lệ mãi dưới uy quyền của Kinh-viện-học, (La Scolastique)



TIẾNG VIỆT ĐÁNG YÊU

THEO phép ghép ý và chuyển thanh thi tiếng Việt, mặc dầu là đơn âm, cũng vẫn có thể biến hóa được rất rộng.

Tỷ dụ : âm gốc A, có thể theo phép trên đây mà tạo ra các tiếng (cũ) : à, á, ả, ạ, và rất có thể tạo ra tiếng (mới) bằng âm : Ă (hiện chưa được dùng, nhưng nếu để chỗ một sự trạng nào giồng giống sự trạng à hay ạ thì tại sao lại chẳng dùng à?).

Tỷ dụ nữa : âm gốc : uy đã làm đầu mối cho úy, ủy (đã dùng) và rất có thể làm nền tảng cho ủy, úy, ụy (sẽ dùng để chỉ thị những sự trạng na ná một trong ba sự trạng : uy, úy, ụy.)

Cứ thế, phép ghép ý và chuyển thanh giúp ta tạo ra được nhiều danh từ mới để ứng dụng vào sự trạng mới. Đó là phép thứ nhất.

Phép đệm tiếng

BÀY giờ đến phép thứ nhì : thêm một âm phụ vào đằng trước hay đằng sau âm gốc.

Tỷ dụ : RĂY đã để ra răy ru, nghĩa là thêm khái niệm thời gian vào danh từ răy (chỉ mới bao hàm có khái niệm không gian thôi); — OM đã để ra om sòm v.v... thì ở đây vô hình dung tiếng đơn âm đã hóa thành tiếng song âm hoặc trùng âm, hay da âm, vì sách riêng hai âm rúa và sòm ra thì chúng không bao hàm một ý nghĩa gì nên không được coi là một tiếng, một danh từ, mà chỉ được gọi là một âm thanh thôi (để sau này nếu có thể thì đứng tách riêng ra thành một tiếng có nghĩa, một danh từ.) Đây là cách thứ nhất trong phép thêm âm, tạm gọi là chèn ý và đệm thanh.

Đến cách thứ nhì là cách chèn ý và nối thanh (tương tự âm gốc) mục đích để bớt phần lượng về ý nghĩa của âm gốc đi.

Tỷ dụ : ĐỎ, có do đỏ ; TRẮNG có trắng trắng ; VÀNG, vàng vàng ; XANH, xanh xanh ; NHỎ, nhỏ nhỏ ; LỚN, lớn lớn ; XINH, xinh xinh ; — thì hẽ âm gốc là vẫn trắc thi âm nối là vẫn bằng và bỏ dấu đ', còn nếu gốc là bằng thi âm nối giữ nguyên vẫn.

Cách thứ ba cốt chèn một ý chung (rất là bao quát) hay một ý mía mai, khinh miệt thi bao giờ cũng thêm một thanh iết (nếu âm gốc là vẫn có dấu sắc hay không có dấu) hoặc iết (nếu gốc là vẫn có dấu, trừ dấu sắc).

Tỷ dụ : CỦA, kiết, NHÀ, nhiệt, ăn iết, di diết v... v...

Như câu thơ bắt hú :

« Mười lăm tuổi còn con nít,

Bến ba mươi đã cút kít về già...

Thế mà còn đi HỌC di HIỀC, di THI di THIẾC, làm QUAN làm KIẾC... ».

Cách thứ tư là để chèn một danh từ có ý tương tự (đồng loại) cho danh từ gốc tăng thêm ý nghĩa lên (cả danh từ kép cũng thế).

Tỷ dụ : NHÀ cửa ; GIƯỜNG phản ; CHÂN chiếu ; HÀO rãnh ; — NHÀ TÌNH nhân nghĩa ; MA CÒ ma đỡ.

Và câu phú bắt từ :

« THAY BỒ thay đạc, DÂY HỌC dây hanh... ba quyền sách nát, dám thẳng trẻ ranh... »

Cách thứ năm là để chèn một âm (nhiều khi chưa có nghĩa) vào cho âm gốc có ý nghĩa hư hỏng.

Tỷ dụ : HỌC TRÒ học troet ; NGƯỜI nggrm ; BÁO bō ; XE pháo ; SUNG ũng ; THÀY bà, v. v...

Như các câu ví :

« BÀ GIÀ ba già, bà ra cửa chợ cho ma bắt bì » ; « ÔNG NINH ông Ninh, ông ra đầu đình thì gặp ông Nang ; ông NANG ông Nang ông ra đầu tang thì gặp ông Ninh » hay CÔ LÓ cô lốc ».

Cách thứ năm là để cho âm gốc

Ngoài tám cách thường lệ trên đây, còn có một vài điểm ngoại lệ nữa :

1.— Tỷ dụ : thanh đệm mà được dùng cho ba âm gốc hoàn toàn khác nhau : GIẤY, LÚA, CHÓ.

2.) Tỷ dụ : thanh đệm ăng đem chèn vào rất nhiều âm phụ (để tăng khái niệm về không gian hoặc thời gian cho âm gốc) : vung văng vung văng ; tung tăng ; lăng băng ; lăng nhăng ; lăng sắng ; những nhăng ; dùi dẳng ; lăng dẳng ; thủng thẳng ; băng nhăng ; băng nhăng ; lăng nhăng.

3.— Tỷ dụ : thanh đệm, có ý nghĩa trái ngược hẳn lại ý nghĩa âm gốc, để dùng luật tương phản mà đánh mạnh vào sự « cách biệt về hình thức để tôn sự tương đồng về ý nghĩa » : BẢN sạch ; ỦỚT ráo ; NGỒI đi ; SỐNG mới

Rút lui, về phép tạo tiếng mới bằng cách chèn ý đệm thanh, có thể rút ra được mấy nhận xét sau đây :

1.— Trước khi có phương tiện nghiên cứu một cách rõ rệt hơn thì chưa ai dám quyết đoán là tiếng Việt đang di từ thế đơn âm đến thế đa âm (bằng phép đệm thanh vì muốn chèn ý) nhất là với cách thứ

CHÈN Ý VÀ ĐỆM THANH

❖ ĐẶNG TÂM THÀNH viết ❖

tám vừa dẫu), hay ngược lại, đang rút từ thế đa âm về thế đơn âm vì xét ra thì có nhiều danh từ bời : nay hóa ra lời — như đức Chúa Lời —, bời thành lái — như tái tim — ; bluc bluc, thành lục lục ;

2.— Cách đệm thanh, ngoài công dụng để tạo tiếng mới, còn được dùng để làm cho việc nói âm gốc len đẽ êm tai hơn (hòa thanh euphonie).

3.— Khác với cách chuyển thanh (ngón tiếng gốc để tạo ra âm mới có ý nghĩa khác hẳn ý nghĩa của âm gốc), cách đệm tiếng chỉ cốt chèn ý để tăng thêm ý chính của âm gốc di thôi, — chèn ý hoặc về phần, về lượng, hoặc về không gian, thời gian.

Đó đó mà các thanh, các âm, các vần, các tiếng đệm ấy đều coi như là một thứ trạng từ (adverb) hoặc một thứ hình dung từ (adjective), vậy.

Như thế thì, dù iết từ thế đơn âm, hay ngược lại, tiếng Việt của chúng ta, với hai cách chuyển thanh và đệm thanh, xem ra thật có khả năng đầy đủ để làm giàu cho mình, ngang với khả năng của bất cứ thứ tiếng nào (da âm hay âm dinh).

Chúng ta có quyền tin ở tương lai của tiếng Việt.

Có tin nó thì mới yêu nó được. Nó rất là đáng tin.

KỶ SAU :

RÚT NGẦN VÀ ĐÀO LỘN ÂM THANH



Con Người, mòn vốn quý

VĂN ĐỀ ĐIỆN ẢNH ĐÔNG VIÊN NHÂN LỰC

LẠI phải nói đến con người ! Vì chạy tiền và chạy hàng thì dù có khó khăn đến mấy đi nữa cũng chưa tham thia gì đối với cái câu chuyện chạy... người !

Mà lại là người thời loạn.. Mà lại là người điện ảnh !

Thì thật chẳng hiểu thuở xưa người ta đi cầu hiền phải những tam cổ thảo lù gi đó, chứ thuở nay, thử phỏng vấn mấy ông chủ hãng mà xem, sẽ biết « ối ! chao ôi ! khó vậy thay ! khó vậy thay ! cái công tác tim người cho xi nè ! »

Chẳng thế mà mỗi cuốn phim sắp rục rịch quay thi thoảng ! đường hàng không Hà Nội Sài Gòn và khứ hồi, cứ loạn lên toàn có những mẩu chuyện « kiém cốt truyện », « kiém đạo diễn » « kiém diễn viên » — tức là kiém người.

Vì, không phải đợi đến Sít ta lin phán, thiên hạ mới hiểu : « Người làm ra cửa, cửa của có làm đầu ra người ? »

Vàng, con người, xưa cũng như nay, vẫn là món vốn quý hóa nhất : nó làm ra tất cả.

Vậy thi động viên được ra tài lực, được ra vật lực rồi mà không động viên được ra nhân lực thi tức là chuyện sám cầy mà không tâu bô !

Mà, xin lỗi, tậu « bô » ở cái đất này có phải là việc dễ dàu chứ !

Hiểm họi và khó tính

HẾM làm ạ, những người có tài ở xứ này. Nhất là về cái Nghề mới mẻ nọ. Thực có là như thế. Kiếm báu sĩ, kỹ sư, quan này, quan khác, cả Bộ trưởng, Ủy viên nữa.. tuy khó thực đờ song có ý bằng mài thi rỗi cũng phải ra, nhưng cả một nước này, hãng Kim Chung, hãng An pha, hãng Việt phim, chiêu mộ anh tài kinh năm, có hàng ngàn « tài tử » nam thanh nữ tú kéo tới « tỷ thí », ấy thế mà rút lại, thi đấu ! nhân tài, thua là mấy diễn viên chuyên nghiệp không kè, còn có những ai đấy !

Còn cốt truyện thì đợi mãi không thấy « hiện ra » vẫn nhân nghệ sĩ nào xứng đáng với nhiệm vụ cao cả của hàng người khai sơn phá thạch,

chuyên môn và ở đoàn Nghệ sĩ Liên hiệp sẽ tường mọi chi tiết bi hài cơm bữa).

Bụt chùa nhà đã hiem hoi mà lại khó tính thi tội gì mà không đi cầu Thích ca chùa người ?

Thì chẳng phải ôn lại moi đoàn trường mà đồng bào mình — trong đó có Nguyễn Tuân và Đàm Quang Thiện — đã phải qua, trong khi tha phương cầu.. học điện ảnh ở Hương Cảng, vào mấy năm vong quốc 1933-35 giờ đó, chẳng cần ôn lại thời tiền kiếp ấy làm gì, chỉ cần nhắc lại lời đáp mấy câu phỏng vấn ông chủ hãng Kim Chung, hỏi ông cùng đoàn nghệ sĩ sang « quay gửi, chiếu nhờ » ở đồng đất nước người thi sẽ rõ « nó khổ đến mức nào, khi phải nhờ chuyên viên không phải người mình » — nghĩa là khổ ngang mấy ông chủ hãng Máy bay Việt Nam, lúc đổi xứ một cách nước lèp với nhân viên ngoại quốc nắm độc quyền về chuyên môn...

Đặt lại vấn đề

T RÈN dày phải tạm dùng lối văn... loạn để trình bày về cảnh loạn của việc động viên nhân lực trong nền Điện ảnh nước nhà. Bây giờ, phút cuồng nộ đã qua, ta hãy bình tĩnh đặt lại vấn đề cho có hệ thống hơn :

Trước hết phải bàn đến.

Cán bộ lãnh đạo

CÓ thể đồ tội cho thời thế mà nhận ngay rằng : tất cả các ngành Văn Nghệ ở đây, lúc này đều thiếu cán bộ lãnh đạo tương đối có đủ tài, đủ chí, đủ đức. Thật vậy, nguyên nhân căn bản của nồng nỗi đó, chính là vì không có nơi đào tạo hướng dẫn viên. Cho nên mạnh ai nấy làm, kẻ có đức thì không có tài, có chí ; người có chí thì vò tài vò hận ; đến các bậc da tài thì lại bạc đùc, non chí.

Giai đài, sau may năm khói lửa liên miên, những chàng trai lành mạnh của thời đại thi con mồi thực hiện lời ca Diết Phát Xít ; họa hoản có ai vì cớ này, cớ khác phải xếp kiêm cung theo việc.. bút nghiên, thi hoặc ít hoặc nhiều đều mắc chứng bệnh Cầu an, kéo dài chuỗi ngày Lã vọng chờ thời. Bởi vậy mà, trong trường doanh nghiệp Văn Nghệ, một phần số các mặt phụ trách, điêm lại cho kỹ, thi toàn chỉ thấy có một phường con buôn, vì muốn sống còn trên lanh vực.. khó ăn này, nên đã mượn danh nghĩa Văn chương Nghệ thuật để đánh lừa con den. Nhưng cũng chỉ đánh lừa con den được thôi.

(đọc tiếp trang 37)

Tôi chưa từng lặn lội vào chốn rừng sâu nước độc, nên chưa từng thấy diệu bộ nhanh nhẹn ngang tàng của chùa sơn lâm. Nhưng tôi đã nghe người ta kể lại rất nhiều câu chuyện thuộc về đời sống của loài mảnh thú mà tôi rất yêu thích ấy.

Trong loài thú, tôi yêu nhất là loài cọp, trong những câu chuyện cọp, tôi thích nhất câu chuyện này :

« Trong một ngọn núi kia có một ngôi chùa cổ, trong ngôi chùa có ấy có vài ba nhà sư lặng lẽ sống trong cảnh tịch mịch của cửa Thiên. Làm bạn với những nhà sư này, ngoài những người dưới xóm lâu lầu lân núi lê bái thì chỉ còn có ba con cọp lảng vắng quanh chùa. Cọp không bao giờ phá khuấy nhà sư, trái lại còn gìn giữ chùa chiền, đề đèn đáp cái ơn của mấy nhà sư thường hay đem đồ ăn dè ngoài rừng cho chúng ăn.

Chiều chiều, khi ánh tà dương sắp tắt trên đầu núi, lũ cọp kéo nhau ra chỗ các nhà sư để săn đồ ăn dành cho chúng, hè nhau xơi một bữa no nê. Những khi ấy, cửa chùa thường hay mở bét, các nhà sư điêm nhiên tĩnh tọa trong chùa tụng kinh gõ mõ, không một ai tò mò ra ngoài rình xem cảnh tượng cọp đến ăn mồi. Một đôi khi, trong lúc cọp đương ăn mà ngẫu nhiên thấy một vài nhà sư đứng bên cửa chùa, thì cũng cho là thường sự. Chúng xem các nhà sư ấy như những người quen thuộc, nên vẫn cắn ăn. Sau khi ăn xong, nếu chúng thấy các nhà sư không có mặt ở đây thì chúng rống lên một vài hồi để tỏ vẻ hả hê, rồi đồng nhau nhảy nhót tung tăng trở về sáo huyệt... »

Tiếc rằng tôi không tìm được ngọn núi này, để làm bạn với các con cọp như mấy nhà sư kia. Nếu có gặp cọp chàng ? thì chỉ là gặp gỡ chúng nó trong những giấc mộng thôi.

Ngoài ra, những con cọp hiền lành ngoan ngoãn nằm trong cửa sắt vườn bách thú thì không đáng kể, bởi vì « hùm thiêng khi đã sa cơ cung hèn. »

Nhưng bảo rằng chúng nó « hèn » thì cũng không đúng lắm. Vì bởi tuy là ra thân « cá chậu chim lồng », nhưng một đôi khi cao hứng, nó vươn mình rống lên vài tiếng, cũng đủ làm cho loài khỉ vượn hươu nai ở những lồng kẽ cạnh hòn phi phách tán. Mặc dù là trong vòng trói buộc, nhưng cái oai thừa của vị chúa tề sơn lâm cũng vẫn còn áp ủ trong thân hình hiền ngang dông mảnh ấy. Nếu một ngày kia, được ai « tháo cùi sò lồng » rồi, thì chắc chắn nó sẽ quay trở về chốn rừng thẳm non cao mà sống lại cuộc đời của vị bá chủ sơn lâm.

Tôi còn nhớ : Cách đây ba mươi mốt năm về trước, hồi

ấy cha tôi còn ngồi tri huyện ở đất Quảng Nguyên. Một buổi chiều, có một người thợ săn bắn xúi kéo đến trước nhà mòn một cái xác cọp thật lớn. Rồi người thợ săn ấy kể chuyện cho cha tôi nghe bằng một vẻ vô cùng kinh khủng ; đầu đuôi là hôm ấy y vào rừng đi săn như thường lệ, mục đích chỉ là săn hươu sán nai mà thôi, nhưng không dè một

phút sơ ý mà phạm đến oai linh của vị chúa tề sơn lâm. Y quả quyết rằng y không bao giờ cố ý làm hại những « ông ba mươi », vì y rất sợ những sự báo thù tàn khốc của loài vật linh thiêng ấy. Nhưng bây giờ lỡ tay rồi y không biết làm cách nào, nên chỉ cẩn có nước đem lại hiến cho quan trên, định ninh làm như thế thì cái tội của y đối với vị chúa tề sơn lâm kia sẽ nhẹ bớt được một phần nào.

Cha tôi cho người thợ săn ấy một số tiền và nhận món lễ vật đó. Cách một ngày sau, xác cọp bị phân thây xé thịt. Kể từ ngày đó, trong phòng riêng của cha tôi cũng thêm được một chiếc đòn bẩy bằng da cọp, và thỉnh thoảng thường có người đến nhà tôi xin xương cọp về làm thuốc.

Không bao lâu, bộ xương cọp và cả gia đình tôi từ giã Quảng Nguyên về Thành Đô cư ngụ. Sau khi về đến Thành Đô, cái xương đầu cọp thì được chúng bày trên bàn, nhiều khi tôi nhìn thấy rồi chóh mắt ra, cứ tưởng lầm là cái đầu của con cọp sống, ngoài ra những bộ phận khác thì vẫn được cát kín vào tủ, khi nào có ai đến xin, thì cha tôi mới bảo người nhà đem ra mời thành bộ phát cho người ta. Sau khi bộ xương đã mài hết, cha tôi lại bảo người nhà lẩn hòi mài đến bộ xương đầu. Sau cùng, cả một bộ xương cọp trước sau đều biến thành bộ rái rách khắp bốn phương.

Trải qua ba mươi mốt năm dài dằng dặc, bụi thời gian đã xóa mờ biết bao kỷ niệm của con người, nhưng mà hình ảnh cái xương đầu cọp bày trên bàn ở trong nhà tôi, và vẻ mặt kinh khủng của bác thợ săn ấy, thì tôi sẽ nói rằng :

« Về mặt của bác thợ săn khi ấy kinh hoàng thất sắc, hình như đã phạm đến uy linh của một vị thần linh nào. Và khi y kể chuyện ấy lại cho cha tôi nghe, thì cặp mắt của y không bao giờ dám ngó vào xác cọp, khi nào luồng nhồn quan của y vô tình chạm phải « mòn nợ » ấy, thì y tức khắc quay đi chỗ khác, và sắc mặt tái hán đi. »

Loài mảnh thù đã chết đi rồi mà còn làm cho người ta sợ hãi làm cho người ta tôn kính, thì thật đáng cho chúng ta yêu thích vậy.

NGUYỄN KHÁNG dịch

LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH

Lý thuyết và thực hành

do các nhà chuyên viên điện ảnh ngoại quốc và Việt Nam phụ trách về đủ các ngành.

★
ĐỜI MỚI số 93

LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH giúp những bạn xa gần miến làm việc cho nghệ thuật thứ bảy có thể theo đuổi ý nguyện của mình một cách dễ dàng. Học phí hằng tháng miễn phí, tên và biết rõ điều kiện nhập học xin viết thư về :

Ô. HOÀNG-TRỌNG-MIỀN
117, Đại lộ Trần Hưng Đạo - Chợ Quán

chuyên giao lại cho

Lớp học điện ảnh



Đoàn quân qua làng

Thập thoảng sương phả tỏa khói mờ,
Núi non thiêm thiếp một trời thơ,
Đường về xóm nhỏ chân dồn bước,
Những toán quân đi thoáng bóng cờ.

lớp lớp theo nhau tiến nhịp nhàng,
Người đi, ngựa hí điệu kèn vang,
Mây cỏ thôn nũ ngừng tay đợi:
Có toán quân xa đã tới làng.

Búi nấm tóc khô đã bạc pha,
Nghe ai ca hát rộn trong mơ,
Rặng con hay cháu ta qua đó?
Tựa cửa lều tranh đứng thẩn thờ...

Sầu Ai-Lao

Đã lâu trăng cứ vàng hiu hắt,
Mây cứ sầu tuôn núi vò vàng,
Lá vẫn pha chàm trên sắc áo,
Mưa buồn, thác đỗ, đá mù sương.

Giữa ngày lục lông trên rùng râm,
Với nắng bắng khuất mây thuở nào,
Với núi xanh lơ, chồi tím nhạt,
Mây trời băng bạc sầu Ai Lao.

Lưng đèo quán gió mờ hun hút,
Thôn bần nấm tro giữa nắng chiều,
Tai vẫn nghe đều giờ thác đỗ,
Người oai! Thương nhớ biết bao nhiêu?

Miền Nắng

Nắng Mới lung bừng như Ý Sống,
Vươn mình lên tự những mèn xa.
Khắp nơi vàng rực nồng Hương Lúa,
Muôn nèo vàng ca nhịp Thái Hòa.

Tối thấy từ quê tre rất xanh,
Đồng mèn móng s'ng lúa vươn mình.
Lòng thón nho nhỏ như úyem,
Nhèn con đường mòn dì loanh quanh

Bắt gặp đàn trâu vui bước dồn,
Vui cày anh bát hát ra nương.
Tuổi tươi là má nòng thon nứ,
Riu rít một đàn em dễ thương.
Ai bảo Mùa Thu

Nơi đây đương rộn bước chân người,
Không khí xôn xao muôn nhịp thở,
Khi bình minh lại nắng lịn tươi.



Sương lát buồng thu lạnh rát lòng
Bàn chén thiếu phụ đứng bên song,
Tim dồn theo nhịp muôn chân bước,
May toán quân đi có bóng chồng!

Nghe nhịp đồng ca ở cuối làng,
Dừng cày bờ ngõ nghé trông sang,
À đoàn chiến sĩ
Đồng ruộng cười vang rộn nắng vàng.

Rồi, toán quân mở sau rặng dương,
Văng hông, hé nhẹ veo màu sương,
Lòng người, cả một ngày mai đẹp,
Lòng mạc nhìn theo đám bụi đường...

HỒ HÂN SƠN

TRONG Đời Mới kỳ rồi, với một lối viết nữa nghiêm trang nữa cười dừa, bạn Ngô Đồng Thanh đã nêu một cách xác đáng những khó khăn vất vả của việc sáng tác phim trong thực tại xứ sở.

Mấy lời bàn luận sau đây nói ý bạn, thử tìm một lối thoát cho màn ảnh Việt Nam ngay trong bước đầu đã đi vào ngõ bi.

1.— Sự quan trọng của chuyện phim

MUỐN cất nhà, trước hết phải dựng sườn. Sườn chắc, nhà mới vững. Cuốn phim là một tác phẩm kỹ thuật và nghệ thuật vô cùng phức tạp cần nhiều nhân công, dùng đủ sở trường mọi ngành mỹ thuật. Vì thế công việc chuẩn bị phải hết sức công phu.

Nòng cốt của cuốn phim là chuyện phim. Nó định đoạt tất cả, từ phuơng tiện thực hiện cho đến giá trị nghệ thuật và kết quả tài chính của ảnh phim.

Kinh nghiệm của ba cuốn phim Việt Nam vừa qua đã chứng tỏ điều ấy. Cốt chuyện « Kép hoa » tương đối khai hồn hết nên câu văn được phân nào giá trị của cuốn phim và đã thu hút được nhiều khán giả. « Bên cù » gấp ngay trời ngai lúc thực hiện, chỉ vì cốt chuyện. « Nghệ thuật và hạnh phúc » thất bại cũng vì chuyện phim tầm thường.

Lỗi lầm chung của các nhà sản xuất là thường chú trọng đến phần hình thức, mà quên phần nội dung. Họ chỉ lo vận động tiền nong, sắm dụng cụ, tuyển lựa đào kép nổi tiếng. Cốt chuyện là phụ, thế nào cũng được, miễn ra phim thi thời. Đối với khán giả Việt, phim người Việt đóng, lại nói tiếng Việt, tưởng cũng đủ hấp dẫn rồi.

Kết quả sờ sờ, mới vỡ lẽ ra: chuyện phim giữ phần quyết định đẩy chử! Các nhà sản xuất chừng ấy bức tóc bức tai: làm sao có được cốt chuyện hay?

2.— Điều kiện thành công

TRÚC hết, người soạn phim phải có khả năng: Nói như bạn Ngô Đồng thanh, « bừng con mắt dậy

VIẾT CHUYỆN PHIM

♦ của LÊ DÂN ♦

thấy mình viết chuyện phim » thì thôi cuốn phim mười phần hy vọng dù mười sẽ được quang vào sọt rác.

Làm sao có khả năng viết chuyện phim? Thiết tưởng đây là ba điều kiện cần thiết:

a) **Cố khiếu tự nhiên**: Một nhạc sĩ am hiểu nhạc luật không nhất quyết tạo được nhạc phẩm giá trị. Thêm vào sự học hỏi, nhà sáng tác cần phải có hồn nhạc. Soạn giả chuyện phim cũng thế, học mấy pho sách kỹ thuật điện ảnh đi nữa mà không có sáng kiến, thiếu óc tưởng tượng thì cũng đánh bò tay.

b) **Biết kỹ thuật**: Muốn viết nhạc mà không rành nhạc luật, muốn tạo tranh mà không biết vẽ, thì không khác nào chuyện tim gắp chí Hằng trên cung trăng.

Thiên tài là kết quả của sự dày công tập luyện. Có khiếu mà không trau dồi cũng chẳng đi đến đâu.

Riêng về viết chuyện phim, tác giả cần hiểu lè lối điện ảnh, biết rõ những phuơng tiện và ràng buộc của ngành nghệ thuật ấy, mới mong cấu tạo được một tác phẩm vững chắc.

c) **Cố ý thức**: Cuốn phim là kết quả của nhiều người cộng tác, lại giao ảnh hưởng sâu vào quần chúng. Các nhà thực hiện phim có trách nhiệm nặng về tinh thần của nó.

Soạn giả không được quyền ứng biến, trái lại cần phải dán do cản nhắc, cần phải có ý thức, có lập trường.

Vốn cuốn phim, vật chất lẫn tinh thần, là do nơi nhân dân. Vật tinh thần là do nơi nhân dân. Vậy tác phẩm phải trả lời những sự đòi hỏi của nhân dân. Như thế mới mong gầy lại được vốn để tiếp tục. Vốn vật

chuyện là phụ, thế nào cũng được, miễn ra phim thi thời. Đối với khán giả Việt, phim người Việt đóng, lại nói tiếng Việt, tưởng cũng đủ hấp dẫn rồi.

Điện ảnh Việt Nam đang mới phát triển nếu muốn khởi đi trên vết xe cù của cải lương dàn vào đường cùng, thi nên xem việc soạn cốt chuyện là quan trọng.

Bạn Ngô Đồng Thanh đã nêu vấn đề: « Viết gì trong lúc này? Xin nhắc lại ý bạn: « Khó mà nói lên tiếng nói của thực tế xã hội. Nó rối ren lắm, nó

nhầy nhụa lắm, ai cho phép mình nói? Muốn giải quyết vấn đề gay go ấy, phải cần một nghị lực phi thường, một trí tuệ sáng suốt, một chủ trương rất thực tế. »

Dù sao, người nghệ sĩ chân chính cũng có nhiệm vụ dẫn quân chúng bắt cứ trong hoàn cảnh nào. Nghệ sĩ cần nhìn đòn trước, sống đòn trước, chọn tài liệu trong cái thực tại này mầm cho ngày mai.

3.— Chiêu tập soạn giả

VIẾT chuyện phim đã là một việc khó khăn, tìm người viết được chuyện lại càng khó khăn gấp bội.

Dù có người đủ khả năng đi nữa, họ cũng ngần ngại viết, vì soạn giả chuyện phim hiện giờ không giữ được địa vị tương xứng với công việc rất quan trọng ấy. Ở Mỹ, người xem phim chỉ biết tên đào kép. Ở Tây Âu, khá hơn, người ta biết đến tên nhà đạo diễn. Có mấy ai dễ ý đến anh chàng vô danh đã tạo nên cốt chuyện? Thật là bất công.

Lãnh một số lưỡng nghèo nàn, tên tuổi bị ép, trách gi các nhà viết chuyện phim không cầu thả, viết cho xong chuyện rồi giao sáp giáo ngửa cho đạo diễn muôn làm chi thì làm.

Trường hợp của Cesare Zavattini và Vittorio de Sica, soạn giả và đạo diễn, nàng đỡ nhau như tay mặt và tay trái một người, xây dựng nên những tác phẩm xuất sắc, là một chuyện hết sức hiếm hoi trong tình trạng màn ảnh ngày nay.

Mở cuộc thi để tuyển lựa chuyện phim là một việc hay mà nhiều nhà sản xuất đã áp dụng. Nhưng cũng cần khuyến khích cụ thể hơn: nuôi sống soạn giả. Một vật chất được ổn định, tinh thần mới thành thời để sáng tác.

Điện ảnh Việt Nam đang mới phát triển nếu muốn khởi đi trên vết xe cù của cải lương dàn vào đường cùng, thi nên xem việc soạn cốt chuyện là quan trọng.

Bật soạn giả vào địa vị xứng đáng của họ, mới mong giải quyết được vấn đề sáng tác căn bản.

MÃM XANH VĂN NGHỆ

KHÁCH THA HƯƠNG

Đè mãi tự năm nào!
Theo nhịp gió xôn xao,
Đè me già ngơ ngẩn...
Buồn tựa cửa trống sao!

Gót mòn đường vạn lý!
Áo sờn kiếp gió sương,
Đè mây mía phượng vĩ,
Lạc loài xa cố hương!

Lòng mong tìm sự nghiệp,
Cố dồn lắp nhớ thương,
Nhưng cơ hàn nặng kiếp,
Mạng lồng chùa nức hương!

Bao đầu qua năm tháng,
Nghỉ thương người nhớ thương!
Tay trắng còn tay trắng!
Gió sương còn gió sương!
Cay đắng còn cay đắng!

Lẽ thân khổp néo đường,
Mặt mặn mù sương nắng,
Hồn đau trái mây phượng,
Nhưng mót mòn năm tháng!
Phong trần mải vần vương!

Đè mãi tự năm nào!
Mẹ già đợi âm hao,
Tin oء con én túi...
Lòng đau càng thêm đau!
Tâm sự dành không gửi,
Xin hẹn mẹ khi nào!

THANH NGUYÊN



GIÃ GẠO CHÀY BA

Xóm giềng già gạo chày đât,
Già riết cho rồi, dí cý vân công.
Xóm giềng gieo mạ nhiều khống,
Khoai cuốc mẩy vông, tẩm đê mẩy nia?
Nhà em dày sör thức khuya,
Trong nhà ngoài ruộng còng kia việc nấy.
Mong trời đổi gió thay mây,
Cho lúa chín rõ, trái cây sai oắn.
Cho heo em nặng thêm cân,
Cho gùi vứt nứ đầy sân xóm gặng.
Vút từ xóm dưới vui lên,
Đứa lúa dư tiền, già gạo chày ba.
Già gạo chày ba nết cha nuôi mẹ,
Qua giềng nầy tính việc hòn nhân.

T. P.

Em Mộng Hồn Quyên

Vì hè năm ấy,
tôi quen anh
Thành trong cuộc
hợp mặt tại nhà
một người bạn ở
miền quê. Với nét
mặt cương quyết,
nước da bánh
mật, lán tóc đen
nhánh, tôi thấy anh đẹp trai lạ thường.

— Chị Nga ! chị ăn mặc lịch sự
quá, em xin giới thiệu với chị anh
Thành, người anh họ của em ở Hải
phong mới lên.

Anh kể chuyện cho tôi nghe về mùa
hè ở Hải Cảng trên bờ biển với một
giọng êm dịu ngọt ngào. Chúng tôi
đứng dựa bên chiếc tủ trà, chàng đưa
lên cho tôi một ly, khói trà bốc lên
nghỉ ngút, còi tay chàng đèn sì vi râm
nắng.

— Ngày mai, tôi lại xuống Hải Phong.
Tôi có thể lại thăm cô ở Hanoi không?
Tôi có phải xin phép thầy mẹ cô
không?

Vì còn thơ ngày, tôi chỉ biết đáp
lại chàng bằng một nụ cười kín đáo,
e lệ. Mặt tôi đỏ bừng, tai tôi nóng
rực. Khi chàng bước chân vào nhà
trong tôi cảm thấy lòng tôi xôn xao.
Có lẽ vì tôi xấu hổ, nên tôi không thể
nói ra lời khi tôi đứng trước mặt
chàng.

Ngày tôi về Hanoi theo đuổi nền
học vấn, trái tim tôi đậm mạnh mẽ
lần chàng lại kiếm tôi.

Chúng tôi đi hóng gió trên đường
Cô Ngr. Chúng tôi ngồi nhìn trời mây
núi, nước, trong diễn Voi Phục. Tôi
đã thật là vắng vẻ im lìm. Chỉ có
cảnh vật và cỏ cây chứng kiến sự có
mặt của chúng tôi.

Với giọng nghiêm nghị, chàng kẽ lại
nỗi lòng cho tôi nghe :

— Cách đây 2 năm, vợ tôi chết
trong một tai nạn xe hơi thảm khốc,
để lại cho tôi một đứa con trai thơ
ấu mà tôi không đủ can đảm áp ủ,
yêu thương.

Mắt chàng óng ánh ngắn lènh
như chàng đang nhớ người yêu quá
vắng. Chàng lại kẽ tiếp :

— Cô tha lỗi cho tôi nhé, tôi đã thô
lộ nỗi lòng bí thâm của tôi, nếu có
thấu rõ được những sự đau khổ đang
chứa chấp trong tim tôi.

Lúc ấy, tôi muốn kêu to lên để chàng
đứng nói nữa, tôi muốn dor tay lên bít
mồm chàng lại, bởi vì trái tim non
của tôi cũng nặng nề như trái tim
chàng, và dày là lần thứ nhất tôi
yêu..... nên tôi đã ghen, nhưng tôi có
quyền ghen với người đã chết không.
Anh thành yêu dấu của tôi ơi ! Tôi tự
suy nghĩ như thế.

TRUYỆN NGẮN

GHEN VỚI NGƯỜI CHẾT

của PHẠM KHÁNH TỰ



Vẫn giọng trầm ngâm, chàng chậm
thêm diệu thuở kẽ tiếp :

— Dã một năm nay, tôi không được
nhìn thấy mặt đứa con trai thân mến.
Tôi không đủ can đảm và tâm hồn
trở lại đất Hải Phong ; nhìn lại căn
phòng tè lạnh, âm u, mà nàng không
còn nữa, mà trong bao năm, chúng
tôi đã sống yên vui. Thế là tôi đi
läng thang, nay đây mai đó như kẻ
không nhà. Nhiều đêm, tôi đã phải
lấy cái lò mực nát trong công si heo
làm giường, cái cột xiêu vẹo làm nơi
dự ứng. Cô tha lỗi cho tôi nhé ! Cô
Nga ! Rồi đây...

— Anh hãy quên đi là hơn... anh
Thành ! em... yêu anh !

**

HAI tháng sau, chúng tôi trở
nên đôi vợ chồng chính thức. Chúng
tôi dưa nhau về Ngõ Huyện ố trong
một cái nhà ngôi nhỏ bé, xinh đẹp
mà ba má tôi cất riêng cho chúng tôi.
Mùa hè cũng như mùa đông, không
một tia nắng rời vào nhà chúng tôi.
Xung quanh nhà xay tường kín mít.
Chúng tôi muốn sống kín mít như thế
để tận hưởng hạnh phúc gia đình.
Làm sao tôi quên được chuỗi ngày
tươi vui. Làm sao tôi quên được sau
mỗi bữa cơm chiều, chúng tôi bắc
ghế ra sàn dưới dàn hoa lý mát dịu.

Chàng mím cười ngược mắt nhìn

đôi chim vành
khuyên nhảy nhót
trên kẽ lá lùm
cây tim mới. Tôi
đã hoàn toàn
thuộc về chàng.
Với tất cả sức
mạnh của tôi, tôi
nhảy lên ôm chàng
lấy còi chàng hồn

say mê, đắm đuối, để hưởng lạc thú
qui báu nhất trong đời tôi. Chàng
đã hết buồn. Nữ cười thỉnh thoảng
nở trên môi chàng.

Viết lại đoạn hồi ký này, tôi tưởng
như mới là ngày hôm qua nhưng than
ôi, hôm nay trái tim tôi đã tan nát.

Thành và tôi trở về Hải Phòng ngày
22 tháng giêng. Hôm nay đã lại gần
tháng ba rồi. Hai tháng. Hai tháng
đài đằng đằng tè buồn. Mỗi lần bà
con trong họ lại chơi, tôi đều phải
nghe những câu chuyện nhức óc :

« Nếu cô biết cô Yến, người vợ cũ
của anh Thành, cô phải ngợi khen,
kinh phục. Nhan sắc lộng lẫy. Tánh
nết nhu mì. Thực là một người vợ
kiều mẫu. »

Tôi bữa cơm, mặt chàng buồn thiêu.
Má chồng tôi ngồi ở đầu bàn đối diện
với chàng, tôi ngồi giữa. Không ai nói
nặng gì hình như người nào cũng
muốn giữ kín ý tưởng riêng của mình.
Ăn rồi, chàng đứng lên vào phòng
trong chàng thuốc hút. Tôi không dám
bước vào theo e ngại nhìn bức
chân dung của cô Yến, người vợ yêu
dấu của chàng.

Nhưng tại sao chàng lấy tôi ? Vì
sinh lý chàng ? Vì số phận của tôi ông
trời đã định sẵn chàng ? Bao nhiêu
câu hỏi đập vào não can tôi. Cô Yến
đẹp hơn tôi. Cô Yến thùy mị hơn tôi.
Cô Yến thông minh hơn tôi. Cô Yến
đảm đang hơn tôi. Vậy bao giờ, tôi
phải làm cách nào để hơn được nàng,
hầu xóa bỏ kỷ niệm đã khắc sâu trong
tâm chàng. Tôi thấy khó quá.
Tôi chỉ có một cách duy nhất là phải
để đặt từng lời nói, từng cử chỉ, nhất
là mỗi khi bà mẹ chồng gọi tôi sai bảo
diễn gì. Tôi ghen với người đã chết
vì ? ? ?

Tôi thấy những người đàn bà khác
lấy chồng, dù địa vị người chồng họ
kém chồng tôi, xấu hơn chồng tôi
nhiều, nhưng tôi thấy họ sung sướng
hơn tôi, bởi vì người chồng ấy hoàn
toàn thuộc về họ.

Tại sao tôi đợi cho đã, hai tháng
qua, tôi mới có ý tưởng bắt bước ra
đi ? Tại sao ? Tại sao ? Tôi yêu chàng
chàng ?

Một sáng chủ nhật, tôi ngồi nhà

ĐỜI MỚI số 93

Ghen với người chết ★ Ghen với người chết ★ Ghen với người chết

thằng Lang. Nhiều lần, nó an ủi tôi
bằng cách bắt tôi phải xây nhà cho
nó bằng những món đồ chơi tí hon
của nó. Khi nó thấy tôi khóc, nó đưa
tay nhỏ bé của nó lên mặt tôi
khuyên lòn :

— Má đừng khóc nữa, ngày mai
con lớn con sẽ đánh tất cả những
người hung dữ làm má khóc.

Nhưng lần không khí già dinh lại trở
nên nặng nề kho thở. Lần này tôi
không thể hưỡng hự nữa. Tôi không
muốn nhìn thấy mặt chàng nữa. Tôi
chỉ báo tin cho bà cụ biết thôi. Một
bà tái ngắt cầm tay tôi nói trong hơi
thở :

— Con đừng đi. Thằng Thành nó
thương con nhiều lắm. Nếu con đi
nó sẽ chết mất. Má thương con cũng

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



VĂN.— Mày kẽ luôn đi...

THỦA (chầm rãi).— Kẽ luôn à?... Được. Tôi đứng trong tôi, không nhúc nhích, đợi. Ông cụ lảng xăng lui tới rồi gõ đến tôi. Tôi nín thính. Rồi thính linh... dấu hiệu gỗ cửa. Tôi ra khỏi chỗ nấp. Ông cụ mở cửa sổ, cút ra ngoài gọi... Tôi nghĩ thầm là cậu Minh có sẵn bên ngoài... nhưng không thấy gì cả. Sốt cả ruột, tôi tinh chuyện không xong rồi, thi ông cụ tưởng tôi Hồng đã đến, cầm đèn đi ra. Ông cụ ra ngoài lối mòn, hai phút gi đó. Người tôi nóng bức lên, nghẹn thở... Thế rồi nghe có tiếng kêu lên ở cuối vườn... tiếng của bác Thập... Tôi hiểu ngay là cậu Minh sợ bỏ chạy, sau khi đã xung đột với bác Thập... Nếu tôi không có can đảm lợi dụng ngay cơ hội tốt này để ra tay, thi còn đợi đến lúc nào nữa?... Sau tiếng kêu của bác Thập, ông cụ sợ hãi, vội vã trở vào. Tôi đã đứng nấp sẵn ở sau cái cột kia... Ông cụ vừa đi được mấy bước thì tôi chụp lấy con voi bằng đồng chặn giấy này... cậu xem... nặng hơn ba kí lô đấy... tôi nhảy lại, lấy hết sức xảng mạnh xuống ngay giữa đầu. Ông cụ không kịp kêu thi đã xuống quí xuống. Tôi xảng luôn hai, ba lần nữa, rồi mới nhận thấy là ông cụ đã vở óc, nằm sóng sượt, bê bết những máu... Tôi lau sạch con voi đồng, để lại chỗ cũ, đến lấy gói bạc sau tượng phật, rồi run rẩy bỏ đi ra vườn. Tôi đến gốc cây nhẵn có cái hốc rỗng, cậu nhóc đấy chứ? Tôi đe ý lâu rồi, tôi đã nhét sẵn ở đây một cuộn giấy với một tờ giấy dầu. Tôi lấy tấm giấy học ba ngàn bạc rồi lấy tờ giấy dầu gói ra ngoài, xong rồi nhét vào đáy hốc cây. Dầu ở đó từ hai tháng nay, ban sáng tôi về mới lấy ra đây... Sau khi xong xuôi cả rồi, tôi mới chạy đến hàng hiên, thấy bác Thập còn nằm dài, bất tĩnh. Như vậy là cậu Minh có đến, bác Thập còn sống làm chứng cho điều đó, mọi việc đều đủ cả cho cậu Minh về tội giết ông cụ, lấy số tiền. Tôi vui mừng như thế...

VĂN.— Rồi sao nữa?

THỦA (mím cười).— Rồi... sau đó, tôi bị lén cơn.

VĂN.— Lén cơn thật hay là mày già vờ?

THỦA.— Tất nhiên là tôi già vờ. Tôi vào buồng xếp, yên trí nằm dài cho đến hôm sau, người ta đến đưa đi...

VĂN.— Đến hôm sau mày cũng còn già vờ?

THỦA.— Không phải. Qua sáng hôm sau, tôi lên kinh thực sự, lên cơn nặng nhất từ mấy năm nay, mè man bất tỉnh luôn hai hôm.

VĂN.— Ủ! Rồi sau đó?

THỦA.— Thế là xong chuyện.

VĂN.— Tao không hiểu tại sao trong câu chuyện đó mày lại cần tao phải đồng ý?

THỦA.— Nếu không may mà người ta nghi ngờ gì tôi thi đã có câu bệnh cho tôi.

VĂN (nghiến răng).— Mày muốn dày vò tao suốt cả đời

mặt chúng nó! Để đến mai... (cười gằn) từ đây đến mai... (quay lqi) Sao? mày cười à? vì mày cho lời tao nói đúng theo ý của mày?... Không, cút đi, đừng ngồi đây!... Hay là mày cứ ngồi đấy, mặc mày. Mày không đáng kể... mày không có... Không, mày không có. Mày là tao. Mày là bệnh tật, mè hoảng, hiện thân những ý nghĩ xấu xa, gớm ghiếc của tao... mày chỉ là tao, trong một hình thức khác, hình thức dày tờ! Làm sao tâm trí tao lại có thể sinh ra mày?... Ngồi xuống lập tức! Mày làm cho tao phát khíếp. Không! tao không chịu đâu! không ai đưa tao vào nhà điện! Được! Cút ngay đi! (chụp lqi cái ly trên bàn liệng theo ánh mắt trước mặt. Tiếng thủy tinh vỡ). À!... À!... (gọi lớn) Loan! Loan...

LỚP IX

Văn, Loan

LOAN (ở phòng Văn chạy ra).— Anh làm sao thế?

VĂN.— Em lại đây, lại đây... Em có biết người ta hóa dien như thế nào không? Em có tin là người ta có thể nhận thấy là mình đang hóa dien không?

LOAN.— Anh Văn! anh nói gì lạ thế?

VĂN.— Em... (dẫy Loan ra) Chính anh là kẻ giết người!

LOAN.— Anh cứ mơ màng nói những gì đâu đâu.

VĂN.— Không, không phải, anh không mơ màng đâu. Hắn đã ngồi đấy, ở kia kia. Anh đã liêng cái ly vào đầu hắn... mảnh vỡ còn đây kia... Hắn đã ngồi ở kia kia... (cười) Trông hắn tởm quá...

LOAN.— Anh nói ai thế?

VĂN.— Con quỉ! Hắn ám ảnh anh, nhưng mà hắn nói láo. Em thấy không, tư tưởng không gày ra tất cả đâu.

LOAN.— Thùa đâu rồi?

VĂN.— (trồ con voi đồng).— Với cái kia... xáng xuống ba lán! Chỉ một ý tưởng thôi, cũng đủ... cho hai người đồng lõa với nhau. Loan, em, anh chưa diễn đâu. Anh nói thật đấy. (Đưa xấp bạc ra) Em xem...

LOAN.— Gi thế?

VĂN.— Bằng chứng đây!

LOAN.— Tiền bạc không chứng tỏ được gì cả! Anh Văn này, nghe em nói đây, anh suy nghĩ lại đi... Thùa hận tự buộc lấy mình vì ác ý. Hắn đã lợi dụng vụ án mạng, chờ không gày nên đâu. Hắn đã sửa soạn, thúc đẩy cho xảy ra... Nhưng hắn không dám...

Văn châm chู nghe Loan nói, mặt thoáng qua một tia hy vọng cuối cùng, cầm chặt lấy tay Loan, lầm bầm: «Loan! em..» Rồi nhảy vồ về phía buồng Thùa, đầy mạnh cửa ra. Văn lùi gi thét tên kinh sợ.

VĂN.— Treo cõi... đây... anh thấy hắn treo cõi trên sà nhà! (Loan tiến tới, Văn cắn lại) Đứng, thong thả... (Văn bước vào trong buồng rồi trở ra ngay, tay chân run rẩy nhưng nét mặt có vẻ khoan khoái) không thật đấy... anh đã sờ vào người nó... Nó chết rồi. (Đứng lại cười khố hieu) Thôi thế là xong nợ! Anh biết rõ nó không phải là anh.., không hắn thế...

LOAN.— Minh... Minh!

VĂN.— Mặc anh ấy! (lảo đảo muốn ngủ) Loan đe đỡ điu lại đi vắng).

LOAN.— Anh lại đây... nằm xuống.

VĂN.— Loan... Loan...

LOAN.— Em ở gần anh đây...

VĂN.— (vẫn đứng) Em có khinh anh cũng được! Anh không muốn chết đâu. Anh không nói được nữa... anh không nghĩ ngợi được nữa... Dù em có căm ghét anh... miễn là anh còn sống... anh sống...

LOAN (phủ phục xuống).— Trời ơi! Trời ơi!...

VĂN.— Anh sống... anh không tin có trời đâu!

HẾT



BỤI SAI - THÀNH

Phóng sự của DUY SINH

DƯƠNG Sai Thành vừa rộng lại vừa dài, đó là một trong những yếu tố mà mảnh đất này cần kỹ nghệ hóa triệt để. Bùi các loại xe đón chờ bạn trên mọi nẻo đường. Nếu bạn muốn say với gió bụi, quay cuồng trong không khí tấp nập của đô thành, mời bạn leo lên xích-lô máy, phóng suốt từ chợ Bến Thành xuống Chợ Lớn, máy rít lên kẽm kẹt, phành phạch rầm rầm và bạn tha hồ di chuyển về gió. Đây là lối giao thông của hai người, với một số tiền trung bình.

Nếu túi tiền bạn rủng rỉnh mà la cà ba bốn anh em đi ciné chẳng hạn, chỉ một tiếng gọi thôi, chủ xe con cộc đã ngoan ngoãn nép mình vào via, hè để đưa các bạn đi đến nơi, về đến chốn. Nhưng đi thử xe này một lần kinh lắm vì hơi thở của máy do tiên, cứ độ ba bốn trăm thước, kim lại nhảy lên một số, đau hại nữa nếu di động lúc chờ xe lửa chạy ngang đường hoặc dừng ở ngã tư, ngã sáu, lúc đó nghe thấy tim mình đập mạnh hơn cả tiếng động cơ.

Hai thứ xe trên, dùng vào những ngày đầu tháng của công chúa và dùng cho mọi ngày của ngoại nhân, các công chúa lương trên một vạn. Còn một vài loại xe dùng cho dân chúng « hạ tầng có sở ». Loại rẻ tiền nhất và tiện lợi nhất cho máy bá buôn gá buôn rau là xe thô mỏ. Oai hùng thay ngồi xếp chàm vòng tròn trên mảnh chiếu hoa, nghe tiếng vỏ ngựa gõ ròn bên mọi tiếng nổ của xe máy thời đại. Xe « hộp quét » nghênh ngang giữa đường, không sợ qua một thứ gì ngăn cản, chầm chậm, lắc lư trên đường phố đông đảo vô cùng của Sài Cảng, mặc coi xe hơi, mặc chuồng xe máy, vật gì vượt được thi lách mà vượt, còn chưa vượt được thi mặc súc mà gầm gừ phiê sau ngửi hơi ngựa, làm gi nỗi thứ xe của ngàn năm lịch sử.

Một loại xe thứ hai nữa, cũng tiện lợi không kém, nghênh ngang không kém và bảo đảm tính mạng một cách chắc chắn, đó là các ngài « buýt ». Một chuyến suốt từ Saigon đến Chợ Lớn, hai đồng mà thôi. Hai đồng bạn sẽ được bặt ngửa ra dáng sau khi xe chuyên bánh. Cứ như thế, bạn sẽ bặt ngửa đến năm mươi lần trên bước đường hành trình nếu không nắm vững láy thanh sắt trên mui. Đi xe này, tiện thi có tiện, cứ vài trăm thước lại có một chỗ lén, xuống. Rẽ thi rẽ thật nhưng sợ cũng sợ thật, kẻ hải hùng nhất là « bóp phoi » và bút máy, chúng dễ bị di chuyển sang tay kẻ khác làm. Vì vậy mỗi khi lên xe buýt, phải tập trung tư tưởng để xem xét người xung quanh và nhất là bảo vệ những dụng cụ mang trên mình.

Đã sống ở mảnh đất rộng bao la này, bạn phải di lại bằng một trong những thứ ấy, bằng không thì không làm được việc gì cả, không di được đâu cả vì bạn ơi qua được con đường của Sài thành đâu phải là chuyện dễ, nhất là về buổi trưa và buổi chiều, nhằm giờ tan sở. Phải đợi hàng nữa tiếng nếu không bao giờ bắt kịp láy bánh xe, nghĩa là phó thác thân thể cho trời để sang ngang. Người Saigon đông đảo quá, xe cộ Sài Thành càng nhiều hơn nữa, hãy đứng mà nhìn sự qua lại của xe cộ, ta có cảm

(đọc tiếp trang 32)

TRUYỀN DÀI PHÓNG TÁC CỦA GIANG TÂN



XXXII

DÔNG đưa cánh tay rộng ra và trả lời thầy Sắc :

— Ô ! Thưa thầy, tất cả mọi người đều nói như vậy.

Thầy Sắc tò vò suy nghĩ rồi làm bầm :

— « Tất cả đều làm lạc ».

Thầy lại quay sang Đông :

— Kè tiếp thầy nghe. Kè lại một cách thành thật và rõ ràng hơn là em và Liên đã làm gì ở trong ngôi nhà thờ sau khi đã cõi trần trường ?

— Người ta có hôn nhau à !

— Hôn mạnh đấy chứ ?

— Thưa thầy mạnh à, mạnh đến nỗi Liên phải kêu đau à !

— Nhưng tại sao em lại làm như thế ?

— Thưa thầy, em không thể nói ra được.

— Rồi em còn làm gì nữa ?

— Chúng em ngủ trên một chiếc giường. Nói là giường nhưng đó là ba chiếc ghé kết lại trên có rái rơm để nằm cho em à ! Thưa thầy, vì bị nhốt lại như thế, nhốt cả đêm nên chúng em mới tìm cách...

— Em còn làm gì nữa ?

Đông im lặng một chốc. Có thể rằng thằng bé đang ôn lại những hành động đã qua hay trái lại nó đang tìm cách ứng biến để che đậy những hành động của nó.

Thầy Sắc cảm thấy Đông lúng túng với nhóc :

— Ô ! Như vậy là hai em nằm cạnh nhau ?

— Vàng à !

(Xem *Bài Mới* từ số 62)

Tương lai của một thế hệ thanh thiếu niên mai sau cần cứ ở sự tồn tại của xã hội ngày nay. Một xã hội nát bét chỉ có thể để ra một lớp thanh thiếu niên hư hỏng, nhưng nếu xã hội có thể chức thi lại tạo ra một thế hệ thanh thiếu niên lành mạnh. Sau chiến tranh thứ ba, tình trạng của thanh thiếu niên Đức, Ý, Nhật, Pháp, Anh... đã chứng tỏ sự thật hiện nhiên nói trên.

Thanh thiếu niên Việt Nam ở đây, cũng đang lâm vào cảnh huống của lớp thanh thiếu niên các nước trên đây trong những năm 1939 - 1953.

Đưa truyện dài phong tác * Ngày mai đã muộn rồi * chỉ là đem ra những sự việc, do đó các bậc phụ huynh, các nhà có bồn phận dùi đất trẻ tìm cách bồi khuyết hẫu tim ra một lối giáo dục có phương pháp để cứu vãn tình trạng của lớp người được nêu là « rường cột của đất nước » mai sau.

Chương trình giáo dục rộng lớn, trong đó vẫn đề giáo dục sinh lý cho trẻ phát triển là một vấn đề tối quan trọng vậy.

Người lớn có thể đọc sách giáo dục sinh lý của bác sĩ Kinsey cùng những tài liệu khác của Morgan, của Mitchourine Ly senko... còn lớp thiếu niên phải chịu một phương pháp giáo dục sinh lý như thế nào để cảm mến thắc mắc của chúng ?

« Con người ở thời đại trước chúng ta thật quá đần không dám dùng tiếng nói bạo dạn lại còn cố chấp, cầm đoán không lo soi sáng cho trẻ em và lớp trung niên hiểu thấu về vấn đề giáo dục sinh lý, một vấn đề quan hệ nếu không phải là điều hệ trọng của đời sống vậy ».

Mượn lời nói của linh mục Jean Vollet, để tỏ ý của tác giả khi đem phong tác truyện dài này, và những lời trên cũng để trả lời cho những bạn hiểu sai lạc đề tài « Ngày mai đã muộn rồi ».

Trong lúc tác phẩm này sắp đăng xong, tác giả chờ mong những ý kiến quý báu của các bậc phụ huynh cũng quý bạn đọc *Bài Mới*.

G. T.

— Lẽ dĩ nhiên, hai em ghì chặt là đem lại không khí rất thích hợp cho nhau ? Ấy em vừa mới kể thầy nghe hai người ngồi tâm sự.

— Dày ! Ô, rồi sao nữa ?
— Vâ còn hôn nhau nữa !
— Trên má đầy chữ ?
— Cả trên cổ nữa à !
— Trên mắt nữa à !

— Trên miệng nữa chứ ?
Đông mím cười, thưa :

— Em cũng định thế, nhưng Liên không thích mấy :

— Còn em ?

Đông nhìn thầy giáo không trả lời thầy Sắc hiếu ý cười cố ý làm cho Đông yên trí hơn.

— Em không thực hành thêm những loại hôn khác nữa ư ?

Ngập ngừng một lát thằng bé định trả lời, nhưng thầy giáo Sắc cắt ngang.

— Đông ! Trả lời thầy đi. Em nên hiểu rằng luôn luôn thầy muốn che chở cho em, muốn diu dắt em.

— Vàng à !

Rồi thế nào ?

— Thưa thầy, em bắt chước như lúc xưa ở cái thời phong kiến các ông hoàng áu yếm các công chúa.

Thầy Sắc hơi ngạc nhiên :

— Em muốn nói như thế nào đây ?

Đông bắt đầu kề thầy giáo nghe. Nó kè lại là đã nhìn một bức tranh diễn tả ông hoàng áu yếm một công chúa và lúc đó nó cũng bắt chước cái lối áu yếm của ông hoàng khi gân nàng công chúa...

Thầy giáo im lặng một hồi, Đông lại lo lắng :

— Thưa thầy, làm như vậy chắc không hay lắm.

— Thầy không thể nói như vậy là không hay được ..

Nhưng đó là tất cả các loại hôn em đã thực hành ?

— Vàng à !

Câu chuyện đến dày thi ngoại trời sét đánh xuống choac cả tai. Trong cơn phòng, mây ngon đèn bồng nhiên phạt tắt. Bóng tối bao trùm khắp nơi.

— Em đừng sợ. Trong rương thầy có cái đèn « bin ». Để thầy đi lấy cây đèn lại.

Loạng choạng trong bóng tối, thầy Sắc lò mò tới buồng riêng của mình.

— Cứ ngồi đấy ! Thầy sẽ đến ngay và lại tiếp tục câu chuyện.

Đông ngồi lặng yên. Tiếng chân thầy giáo nhẹ xa dần, xa dần...

Một lát, thầy Sắc quay lại, thầy đặt cây đèn « bin » lên cái tủ gần cạnh. Cây đèn tỏa mèt vàng tròn ánh sáng

Bài Mới số 93

những ván đề mà em còn mập mờ. Em nghe hiểu lời thầy đấy chứ ?

— Thưa thầy, em còn muốn rõ vài chuyện nữa à !

Thầy Sắc nhận dịp hỏi ngay :

— Chuyện gì ?

Nhung Đông lại có vẻ lúng túng nói không nên lời :

— Em không dám nói ra à !

— Ô ! Cứ tin thầy đi !

Đông nói thành thật ý nghĩ của nó :

— Thưa thầy nếu làm như thế, thiếu nữ sẽ đau khổ lắm phải không ?

Thầy giáo Sắc chưa hiểu ngay câu hỏi của Đông, suy nghĩ một lát, mắt thầy bỗng sáng lên, thầy dê tay lên vai thằng bé :

— Khoan nghĩ đến những chuyện

xa xôi ấy. Đợi một dịp khác thuận tiện hơn thầy sẽ giảng giải cho Đông nghe sau, nhưng ai đã kể cho em nghe câu chuyện ấy ?

— Thưa thầy, một người bạn à !

Thầy Sắc hơi buồn lúc lắc đầu :

— Thầy nghỉ ngơi quá !

Đông chối day day.

— Em yêu Liên lắm nên em không muốn làm cho Liên phải đau đớn đấy à !

— Khá đấy ! Như vậy chúng tôi rằng em thành thật yêu Liên. Nhưng phải thành thật Đông nhé !

Thầy giáo Sắc đứng dậy. Hai tay thầy ôm lấy mặt Đông kéo về phía thầy, rồi áu yếm dặn dò :

— Đông đừng có lầm như thế ! Muốn thành vợ chồng còn gấp nhiều khó khăn hơn nữa. Thầy sẽ nói cho em rõ để gột rửa những cái gì gọi là dơ bẩn, xấu xa, tội lỗi hiện còn dính dấp trong tri óc bà Đốc thôi. Nhưng tôi sẽ đi với cô.

Đông bỗng đứng dậy, kêu xin :

— Thưa thầy, Liên bị đau. Thầy cho phép em đi với thầy tôi thăm Liên.

— Không được em à ! Em phải ở đây đã !

Nép mình từ nay giờ trong hành lang, cô giám thị đã nghe qua câu chuyện vội bước vào :

— Thưa thầy Sắc. Tôi có bồn phận phải nhốt trò ấy lại nếu không bà Đốc sẽ tống cô tôi ra khỏi nơi đây.

Đông vân kêu nài :

— Thầy cho em đi theo với ! Em muốn đến thăm Liên.

Thầy Sắc nghiêm nét mặt :

— Chưa được. Em phải ngồi yên đây ! Thầy sẽ tin em biết về sự khỏe của Liên. Đứng làm phiền phức câu chuyện tôi tai Bà Đốc. Thầy hy vọng sẽ cho phép em trở về lại phòng của em.

Thầy Sắc bước đi. Cô giám thị quo ngon nén, đứng một chỗ ngoài hiên. Sau khi nhìn quanh và nhìn một lần cuối vào mặt Đông, đưa trẻ đã làm phiền cho cô, cô đóng sầm cửa và khóa lại.

Đông ngồi tháp xuống chiếc ghế mây. Gian phòng tối om. Chỗ chổng chớp ngoài trời loé sáng. Nó lấy làm đau khổ lắm. Liên bất tỉnh. Thằng bé đã từng thấy những người bất tỉnh. Mắt mèo họ xanh xao, mắt họ mất hết tinh anh, môi họ tái nhợt, họ giống như những người đã chết. Cô thê Liên sắp chết, người mẹ của một bầy trẻ...

(Còn hai kỳ nữa đăng het)

chúng lại hút ăn đáo để, mặt mũi lem le, má dinh đầy lòng trứng gà...

Cánh cửa thinh linh mở. Không phải cô giám thị bước vào nhưng chính đó là cô giáo Châu. Nét mặt cô xanh xao, hơi thở cô xem chừng nặng nề lắm :

— Thầy Sắc ! Thầy lại đây ngay ! Em Liên suýt nguy nay đã tĩnh lại rồi. Thầy và tôi cần xuống gấp ngay bà Đốc. Mụ ấy hình như mất hết cả lý trí rồi. Mụ định cho gọi biến binh. Mụ ấy lại cho gọi bác sĩ, để khám bệnh cho Liên. Mụ còn muốn đánh điện thoại về Saigon để báo ngay lập tức với ba má trò ấy đến. Mụ ấy la chí chóc. Tôi có thể tưởng tượng là...

Thầy Sắc ngắt lời cô giáo, điềm tĩnh trả lời :

— Cô cứ yên tâm cho. Chúng ta sẽ làm điều được không khi khó thở đó. Tôi vừa mới hỏi chuyện Đông. Không có gì quan trọng cả. Cô hãy tin tôi. Còn việc phần nô đù chỉ ở trong tri óc bà Đốc thôi. Nhưng tôi sẽ đi với cô.

Đông bỗng đứng dậy, kêu xin :

— Thưa thầy, Liên bị đau. Thầy cho phép em đi với thầy tôi thăm Liên.

— Không được em à ! Em phải ở đây đã !

Nép mình từ nay giờ trong hành lang, cô giám thị đã nghe qua câu chuyện vội bước vào :

— Thưa thầy Sắc. Tôi có bồn phận phải nhốt trò ấy lại nếu không bà Đốc sẽ tống cô tôi ra khỏi nơi đây.

Đông vân kêu nài :

— Thầy cho em đi theo với ! Em muốn đến thăm Liên.

Thầy Sắc nghiêm nét mặt :

— Chưa được. Em phải ngồi yên đây ! Thầy sẽ tin em biết về sự khỏe của Liên. Đứng làm phiền phức câu chuyện tôi tai Bà Đốc. Thầy hy vọng sẽ cho phép em trở về lại phòng của em.

Thầy Sắc bước đi. Cô giám thị quo ngon nén, đứng một chỗ ngoài hiên. Sau khi nhìn quanh và nhìn một lần cuối vào mặt Đông, đưa trẻ đã làm phiền cho cô, cô đóng sầm cửa và khóa lại.

Đông ngồi tháp xuống chiếc ghế mây. Gian phòng tối om. Chỗ chổng chớp ngoài trời loé sáng. Nó lấy làm đau khổ lắm. Liên bất tỉnh. Thằng bé đã từng thấy những người bất tỉnh. Mắt mèo họ xanh xao, mắt họ mất hết tinh anh, môi họ tái nhợt, họ giống như những người đã chết. Cô thê Liên sắp chết, người mẹ của một bầy trẻ...

(Còn hai kỳ nữa đăng het)



SƠ LƯỢC CỐT TRUYỆN

Họ gặp nhau sau những ngày biến cố ở Hanoi. Tình yêu vẫn, Địch làm thịt Hường mới trót vỡ, bắn khoan đi tìm một con đường sống. Cả ba người trước đây cùng học trong trường Kỹ thuật.

Gia đình Hường ở một tỉnh miền bắc khi anh về, đã khắc xua một cách bất ngờ. Hường xin được một chút thư ký ở hàng buôn nô. Chẳng bao lâu anh lão nghe vì một chuyện xích mích trong buồng giấy. Anh được Địch đưa vào làm trong một xưởng chế xe hơi. Ở đây anh gặp Tạo, một anh thợ côn tré, hiếu học và ham hoạt động xã hội. Anh hổn hển về ở trong xóm ngoại của Tạo, ít lâu sau, Tạo gặp phải chuyện không may. Chán nản và bất bình, Hường bỏ vào Nam.

Đến Saigon, Hường được Tự, một người bạn thủy thủ, đưa lui tro nhà Duyên, em họ Tự là gái nhảy, đêm đêm Duyên phải đi lén nuôi già định có một mẹ già với đứa con trai côn nhỏ. Chồng Duyên mất tìn tức đà lú. Bởi sống ngắn nắp khắc thường của Duyên khiến Hường ngạc nhiên rồi cảm mến...

HƯỜNG nhìn bạn lặng lẽ gật đầu. Anh bắt chót thấy một nụ cười méo mó. Trên khuôn mặt phong trần phảng phất một nét đau đớn, chưa cay. Lũy vỗ vai bạn:

— Chắc anh mời vào?

— Còn anh lưu lạc vào đây đã bao lâu rồi?

— Ôi chao! Tôi còn phiêu dạt đi từ chiêng rồ mới tới cái đất Sài-góong này đây, anh à!

Những truyện cũ vẫn không ngọt ám ảnh Hường. Vô tình anh gợi lại:

— Anh đi cái đạo ấy mãi mấy ngày hôm sau tôi mới biết. Sang đến nhà thì thấy cái ngõ đã vắng teo.

— Chắc anh cũng rõ tôi dù đánh luôn cả cái xe bò lớn của lão chủ di mất?

— Cố. Tui con nó mách tôi như vậy... Hường không thể ngờ Lũy lại có thể cười đê bảo một câu:

— Cái xe bò ấy thành ra công to. Anh tính, mình đã đổi bỏ mẹ mà cõm cõm kéo mãi cái xe nặng như cùm ấy chịu sao cho thấu. May lại mình vụng

tinh, đánh cắp cái xe bò nào giữa thời lòn xòn ấy ai mà dám mua. Sau này nghĩ lại càng thấy mình ngu quá.

Hường nhớ đến gia đình bạn, đôi khò đã làm tan tác mỗi người đi một ngả. Cha Lũy chết giữa một mùa lạnh vì bệnh xuyen kinh niêm. Mẹ Lũy bán trầu nước, nuôi không nổi một lũ con đã phải đem đi gửi dần từng đứa, cho ở mướn không công. Thằng bé rốt sau khi mẹ nó về quê biệt tích, Hường đã đưa nó vào viện dục anh. Còn Lũy làm gì để sống Hường cũng không rõ. Hồi ấy Lũy đi làm thợ sơn, thợ hồ. Nạn đói xẩy ra, hắn không kiếm được việc làm nữa... những kỷ niệm cũ khiến Hường ngậm ngùi khi gọi đến. Một nỗi buồn nung nấu như nắng trong lòng đất về buổi chiều. Đề khuấy tan những ý nghĩ đen tối, Hường hỏi sang chuyện khác: « Anh ở đâu? »

— Tôi ở gần đây. Xóm Bàn cờ, Đồng đảo đê. Anh đã đi làm đâu chửa?

— Tôi còn làm thợ khí ở ngoài Bắc. Vào đây xin việc đã mấy nơi mà chưa được.

— Có chữ như anh tội gì không xin chandler ký cho nó nhận ha?

— Tôi cũng nghĩ thế nhưng không muốn bỏ cái nghề mình đã theo đuổi bao lâu... Còn anh lúc này làm gì?

— Chắc anh cũng rõ cái nghề của tôi, tôi đã cho nó về vườn rồi. Sống chật vật lắm. Mà tôi thi làm đủ cả mọi nghề kẽ cỏ nghề đi ăn xin.

Tưởng bạn có ý ngạc nhiên Lũy với giảng giải:

— Khi người ta đòi thi tất cả mọi thứ sĩ diện đều phải đẹp lại. Tôi có đủ hai bàn tay, sức lực mà có một lúc không ai cần dùng đến mình sót thì anh bảo không đi ăn mày làm sao sống?

— Bây giờ anh sống có dễ chịu không?

— Nhờ trời cũng tạm phong lưu. Tôi làm một cái nghề buôn nước hột anh à.

Nàng đã chìm từ lâu sau những mảnh, vòm cát. Lũy vỗ vai bạn bảo.

— Anh lại chơi chồ biết nhá. Chúng mình -tường không còn bao giờ được gặp nhau nữa mà lại trông thấy nhau ở đây thật là tôi mừng... tôi mừng quá, như gặp lại một người trong gia đình tôi.

Câu nói thành thật khiến Hường cảm động:

— Thôi để lán sau. Tôi có chút việc phải về sớm...

— À, anh cho tôi biết chồ ở lúc nào rảnh tôi lại kiểm anh thì hơn. Tôi thi khắp Sài-gòn và lán cận xó nào tôi cũng biết chỉ trừ có Chợ lớn là mình ít khi sang.

Những tiếng huyền náo từ mây ngả đong đưa âm vang trong buổi chiều hâm hấp nóng. Gió mát nhẹ nhẹ về. Con đường riu rít những tiếng chuông xe dập. Hường thấy lòng mình thanh thản hơn những chiều qua. Cuộc gặp gỡ với người bạn cũ đã đem đến niềm tin mạnh mẽ.

V

GIÁN nhà trợ đã đem lại cho Hường một chút đầm ấm. Bà cụ bay nói, những tinh tinh dễ dãi và đơn hậu. Những người mà thoát đầu gặp minh thấy không tra lâm thì lâu ngày gần gũi cảm tình dần nảy nở. Bên cạnh Duyên, Hường đã thấy bớt lùng tung trong câu chuyện hàng ngày.

Nụ cười tươi tắn và những cử chỉ thân mật khiến Hường dõi lén liên tưởng đến Lan. Cũng như phần đông những người đàn bà còn trẻ, Duyên có rất nhiều đề nói. Giọng nàng đầm thắm; trong giáng điệu đong đưa phảng phất đôi nét buôn u ân. Hường đã bắt đầu rõ một đời chút về cuộc đời của người thiếu phụ mà hắn mến như một người chị. Sau lần chia tay vì một chuyện bất hòa Duyên hồi cư với gia đình vẫn vẹn có một bà mẹ già với đứa con trai mới sinh được mấy tháng. Họ trở về, hai bàn tay trắng như rát nhiều già dinh không chịu nổi đời sống lang thang ở những miền đồng ruộng bất an, đánh ván bài cuối cùng liều lĩnh với định mệnh.

Duyên gặp một người bạn cũ làm gãy nhảy sau những ngày nhớ đậu, thiếu thốn, Duyên đánh liều đi làm cái nghề mà xưa nay nàng vẫn có thành kiến.

— Anh xem, nhờ ba miệng ăn, nghè nghiệp tôi không biết một mày, chữ nghĩa lại kém, thậm chí đến một đồng xu dinh túi cũng không, tôi đánh tinh đến cái nước liều ấy vậy...

Có một ngày Duyên kể cho Hường nghe như thế. Hắn chẳng biết nói gì để an ủi. Giọng nói của Duyên vẫn chưa chát:

— Bởi vậy nên tôi mới phải bán sỏi cái đất Bắc để vào đây. Xa xôi, có làm cái gì xấu xa cũng chẳng còn ai xoi bói đến mình nữa...

Nếu Duyên không còn một mụn con thì đời sống của nàng chắc đã di xa vào cái ngã đường không hy vọng ấy. Nhưng còn thẳng Tuấn. Hường nghĩ đến đứa con của Duyên, cái khuôn mặt tươi sáng của thẳng bé đôi khi cũng an ủi được nàng và tránh cho nàng những bước đi liều lĩnh. Hường cúi xuống rằng những cô gái nhảy phải sống một cuộc đời giao động lắm. Nhưng những đêm sống xa hoa, cuộc đời dễ dàng đến với những tiếng cười, những tờ bạc, những tấm áo đắt tiền và những món trang sức xa xỉ, Duyên đi bên cạnh những cái đó, dũng dung như một người vốn vẫn quen, yêu đời sống tầm thường đơn giản.

Đôi khi nhắc nhở đến câu chuyện đã qua, bên cạnh đứa con trai khau khỉnh, nàng bảo Hường với nụ cười tu lỵ:

— Bây giờ giá bối nó có về nó cũng chẳng nhận được ra mặt. Tôi hồi cư bối nó về lúc nó còn đỏ hỏn ấy, anh à!

Tuy hơn tuổi, Duyên vẫn quen miếng gọi Hường bằng anh. Rồi nàng chép miệng bảo:

— Thật, chuyện chẳng ra đâu vào đâu mà rồi đến... bỗn nhau!

Hồi hận thoáng in một nét buồn trên gương mặt đầm thắm của người thiếu phụ còn nhan sắc.

Đôi mắt hối sầu muộn của Duyên, tiếng cười trong trẻo của thẳng Tuấn đem cho Hường những cảm tình đầm ấm đã mất. Những tần lùng đèn chảy uột mồ hôi, một vài nét mặt khó chịu của bọn người quen sai bảo, cái nồng gát của một ngày làm việc không phong vị, tất cả tan đi khi Hường trở về nhà trọ. Một không khí thanh thiết, dịu hiền chan hòa trong gian nhà quen thuộc ấy.

**

TỰ về Saigon vào đầu mùa mưa. Hường thấy vui lên khi anh bạn giang hồ trở lại. Cái vui mà hắn không phân tách nổi. Cố lè Tự đã đem về cho hắn đôi chút gió biển khơi, hình ảnh cuộc sống Hường vẫn hằng ao ước.

Tự về với cái ba lô xanh cuộn tròn ít quần áo nhau nát. Hắn đem lại cái nụ cười ngày nào, khi gặp Hường lần lúi trở về sau buổi làm vất vả. Hắn vỗ vai bạn nói bô bô:

— Thế nào, vào được bao lâu rồi? — Anh đi được bao lâu thì tôi vào

được bấy lâu.

Hường cười.

— Thê ra được hơn tháng nay rồi nhỉ? Tôi cứ ấy này lo anh vào không gặp tôi...

— Còn tôi, bước chân vào cái tĩnh thành ôn ào, xa lạ này không gặp anh cũng thấy hơi ngài ngai.

— Bây giờ thì hết... ngài rời chứ?

— Dánh dĩ lâu ngày rồi nó cũng phải dặn dì...

Nói vừa hết câu Hường chợt thấy minh vỗ ý quá. Hắn nhìn quanh, may lại không có Duyên ở đây. Tự hồn nhiên bảo:

— Khá đấy. Muốn nhúc nhích thì phải tập chịu đựng cho quen đi. Đôi bạn bá vai nhau, cười vang. Tự ném khăn gói vào nhà rồi bảo Hường: « Anh chờ tôi nhé! Tôi nay mình phải qua Chợ lớn làm một bữa tay tròn mới được ».

Tự đi rồi dắt về một anh bạn nữa. Vừa gặp anh ta, Duyên đã trách:

— Góm! Bộ trốn nợ hay sao mà mấy tháng nay mất mặt! Người bạn mới đến, giri Duyên một tia mắt àu yểm rồi cười ròn, trả lời :

— Nay mai thi ra làm quan đốc anh phạm nhẹ mà lại. Nói quả đáng tội thi tôi bận thật. Vả lại mới mắc thêm một bệnh làm biếng nên cứ hễ hôm nào đẹp trời định xuất hành, ra đến đường cái thấy xe cộ tấp nập thì lại dàn ra ngại. Cũng may mà Tự nó về nó sang tận nơi sách cũ tôi đi...

— Chứ không có lẽ đến qua giềng cũng chưa thấy mặt! Duyên mắt mè bảo vạy. Bà cụ nói về Tự với cái giọng của một bà mẹ mắng đứa con yêu :

— Đi thi chờ, áy mà yề đã lại sắp sửa kéo bầy kéo lúi la cà tối ngày đấy.

Tự nhìn bù cù, cười hiền lành. Anh bạn mới đi dòm nói :

— Thưa cù, anh ấy từ chân tú cảng đã lâu rồi bây giờ được dịp thảo cùi số lòng cùi cũng già àn cho anh ấy chơi bài thỏa thuê một chút.

— Đề rồi đến lúc lại quay về nhà sách khẩn gói đi nữa là vira...

Câu nói của bà cụ làm Duyên bưng miệng cười. Tự chợt hỏi Duyên :

— Yến dạo này có hay lại không?

— Nô đi lấy chồng rồi, anh à.

— Trời ! Anh bạn mới kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Nét mặt anh ta có vẻ thất vọng khiếp Hường tức cười. Hường bắt chót thấy một vải nét nhàn vira gọn trên vầng trán của Tự. Tự gượng cười bảo :

— Bất ngờ nhỉ ? Ra đến đường Tự bảo như sực nhớ ra :

— À quên, chưa giới thiệu : Cận, sinh viên y tá.

Cận túm túm cười, nụ cười dễ dàng, thân mật như của phần đông những thanh niên vui tính.

— Vâ đây là Hường, anh ban mà tôi vừa sang cho ít máu giang hồ !

Tiếng cười của Tự bị át trong tiếng xích lò máy vira ghé sát hè. Ba người ngồi chật một cái xe. Gió tát mạnh. Hường bảo :

— Tân Định buốt tối không được vui lắm, ngoài cái chợ cứ đến độ 10 giờ đã vắng teo.

— Đề anh sang Chợ lớn rồi xem... à mà anh cũng có qua Chợ lớn rồi chứ?

— Tôi cũng có sang mấy lần. Ôn và đặc sản. Cũng vui nhưng lang thang có một mình nên chả thiết gi.

(còn nữa)



HỘP THU TÒA SOẠN

BẢN HUY PHƯƠNG :

Bản làm iri « Quê nàng » đã nhận được. Câu đó giải trí sẽ đăng số Xuân.

CÁC BẢN DƯƠNG VIỆT KHANH, LÊ V. MINH,

TƯỜNG PHONG, LỘC DIÊN, LÊ THANH THIỆU,

LƯU LẠC, LIÊU KỲ LỘC, VƯƠNG LAN, THẾ VIÊN, TRÚC TÂM, THU MINH, HOÀI TÂM :

Đã nhận được bài các bạn. Đa tạ.

BẢN NG. V. TẤO :

Bản quá cần thận. Nhà báo có thể chịu thiệt thòi chút ít ấy, có gì mà phải gửi số tiền tem đó. Đã cho gửi những báo thiếu cho bạn.

Bài Xuân chậm mất rồi, nhưng cứ gửi, nếu được, có thể chờ đến số đầu năm.

BẢN LÊ THU (Marseille) :

Câu trả lời của Lan khá đấy. Dẫn sao bạn cũng vẫn còn thắc mắc mới kẽ câu chuyện ấy cho chúng tôi biết. Một lần nữa mong bạn hiểu rõ hoàn cảnh và vị trí chúng tôi hiện nay. Quyền tự tú ở đất nước này chưa thành vấn đề.

BẢN VĂN AN :

Bài số Xuân đã el.vàn bị xong rồi. Có thể gửi cho số đầu năm.

BẢN NGUYỄN KHÔI HUÂN :

Ra tết sẽ đăng. Đã trả lời rồi kia mà ?



BỆNH LAO

1.— Tai hại của bệnh lao

BỆNH lao sau thời hậu chiến là một bài toán khó khăn được các chính phủ và y giới đặc biệt chú trọng.

Năm 1946, tổ chức y tế Quốc tế cho biết trên thế giới có 300 triệu người mắc lao.

Tại Nữu Uớc, trong hành lang của một viện bài lao, có thắp một ngọn đèn điện, đúng 3 giây đồng hồ lại chớp tắt rồi sáng tó, và cứ mỗi lần ngọn đèn tắt, là trên mặt địa cầu một bệnh nhân bị lao chết.

Từ 2 đến 4 tuổi, trẻ em bị lao trong tỷ số 29%.

Từ 5 đến 10 tuổi, tỷ số là 50%.

Và kể từ 14 tuổi trở đi, tỷ số tăng lên 82%. Không phải là họ đã biến thành bệnh nhơm cả đâu. Họ chỉ mới bị nhiễm độc thối, nghĩa là vi trùng lao (B.K.) ở yên trong cơ thể của họ và chỉ chờ một cơ hội thuận tiện (nhà cửa thiếu vệ sinh, ăn uống kham khổ, làm lụng cực nhọc, thức khuya dậy sớm...) để mà bột phát. Biết được như vậy là nhớ trong lao hạch đặc (anti-reaction à la tuberculin) nếu dương (positif) là chúng ta đã bị truyền nhiễm một lần rồi.

Thật sự ra, bệnh lao có liên quan với tất cả mọi người :

1) Với những người dương đau khổ vì bị vi trùng lao hành hạ ;

2) Với những người hiện dương khỏe mạnh nhưng có thể trở thành bệnh nhân do sự bột phát của một chứng bệnh bấy lâu im lìm.

3) Với thân bằng quyến hữu những bệnh nhơm.

**

BỆNH lao không tha một ai, cả người giàu lẫn người nghèo ; bệnh tấn công thẳng những cơ thể suy yếu. Chính vì thế mà chiến tranh là mầm giúp cho bệnh lao hành trướng.

Bệnh lao ăn lòn ăn mòn nhàn loại. Một nửa số người chết giữa khoảng 20 đến 30 tuổi là do bệnh lao.

Gọi bệnh lao là một « tai họa của nhân loại » quả không có gì là quá đáng. Vài thiên tài bị chết vì lao : họa

sĩ Raphaël, nhạc sĩ Mozart, Chopin, Paganini, văn sĩ Molire, Schiller, Alfred de Musset, Edmond Rostand, Dostoievski, Elisabeth Barret Browning, John Keats, Y sĩ Bichat, Laennec Trudeau...

**

BỆNH lao phá hại con người đương sức sản xuất. Cứ tính số ngày đau ốm và những chi phí về thuốc men, bệnh lao đã nuốt trôi một số tiền bằng một phần tư tổng số chi phí do các thứ bệnh khác cộng lại.

Tai Thụy Sĩ, bệnh lao làm cho mỗi công dân mỗi năm phải mất 30 đồng quan. Tai Đức mỗi năm công quỹ hâm thùng vì bệnh lao một số bạc là 5 tỷ đồng marks.

Tại Pháp, số tiền này là 65 tỷ phat lăng. 65 tỷ mất đi một cách vô bờ vào cái thời mà tiết kiệm là một vấn đề sanh tử đối với một nước Pháp đã bị kiệt quệ vì chiến tranh. Chưa kể 25.000 bệnh nhơm bị lao chết mỗi năm, trung bình 8 người Pháp một ngày.

Tại Việt Nam ? Thống kê thiếu hụt vì tình trạng hiện tại. Nhưng, nếu tạm thời dựa trên công thức bệnh lao phát triển tỷ lệ thuận với chiến tranh cơ hàn, và tỷ lệ nghịch với số y sĩ và an dưỡng đường hiện hữu ta có thể quả quyết rằng bệnh lao đương hành trướng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Không phải người ta, mà đến thú vật, nhứt là các giống sống chung với người như bò, heo, chó, mèo v.v. cũng bị lao.

Ở Huế kỳ, năm 1917, 40.746 con bò và 76.807 con heo đã bị chết vì lao.

Một trong những tai hại chính của bệnh lao là cũng như bệnh phung và dương mai, bệnh kéo dài năm nay qua năm khác. Bệnh nuôi dưỡng con mồi qua những cơn hy vọng và thất vọng. Bệnh làm mệt mỏi, hao mòn, tiêu tốn sức khỏe nhứt là tiền bạc, trước khi hạ thủ.

Giới cần lao, vì nghèo nàn thiếu phương tiện để ngăn ngừa bệnh, nên đã cống hiến đa số con mồi cho thần lao. Các phương trị liệu hiện hữu đòi hỏi một sự yên nghỉ lâu dài ; số tiền chi phí lai rất lớn, mà kết quả thường lại không được khả quan lắm.

Thế nên, đời sống xã hội bị té liệt đi một phần, nhiều gia đình tan rã, vợ xa chồng, mẹ lia con.

Điều mà mọi người nên biết là ai ai cũng có thể tránh khỏi bệnh lao ; và bệnh lao không phải là nan y nếu như biết sớm.

Càng biết rõ bệnh chừng nào càng dễ ngăn ngừa bấy nhiêu.

(còn một kỳ nữa)

Bụi Sài thành

(tiếp theo trang 25)

tưởng như đó là cả một giòng nước lũ máy móc chảy chan hòa trên mảnh đất. Người ta đang tranh thủ thời gian và không gian, lợi thì có lợi thật, nhưng nếu một người vô ý, một tái xế không thuộc luật lệ đường thủy thì có biết bao người chết oan bạn nhỉ.

Hai triệu dân sống chen chúc trên mảnh đất mầu mỡ này, không ai để ý đến ai, không ai cầm đòn ngó ai, mỗi người sống theo một lý tưởng riêng của mình. Vì thế cho nên Sài thành là đất đẽ sống, sống theo hoàn cảnh riêng của mình. Sống theo lối riêng của từng người. Bạn có thể diện « complet » đi ra phố, cũng như bạn có thể đánh bộ « bà ba », lết xe đạp guốc giữa dò thành tràn ánh sáng. Bạn có thể vào đại tiệc quán, có bồi sang hơn khách, hoặc ngồi ngay đầu hè đánh chén say sưa. Không ai đến xia đến con người của bạn.

Sài thành không phân chia giai cấp trên hình thức cuộc sống, Gia chủ với người làm công, không cách biệt lầm về y phục. Họ đều làm việc có giờ, trưa nghỉ, cũng xe máy kề cửa đi xem hát, đi làm những việc riêng của họ. Thực phẩm của Sài thành thật quả là rẻ, qua con mắt những người mới tới, hoặc qua giá sinh hoạt của Trung Bắc, rẻ lắm, rẻ gấp đôi Hà Nội và rẻ gấp ba gấp tư Huế. Chả thế mà người ta đã bảo nhau :

« Từ Hà Nội vào đến Saigon, lòng dạ con người lật ngược lại như một canh bạc thầu cây ».

Mươi đồng một chú cá sộp to. Hai ba chục một « ả » gà mái chén thịt được, vài chục bạc chợ một ngày là tầm tam phong lưu, đầy đủ cho một gia đình năm người rồi. Chả trách được người ta thường nói :

« Ai vô Nam chẳng muốn trở về nữa ».

Phải, đến thi đỗ, nhưng thi thi khó, vì bạn đã quen uống nước mía, quen ăn bột khoai bún tàu, quen nước đà, quen với giá sinh hoạt rẻ, quen với không khí binh dân, quen với cuộc sống cực kỳ hỗn tạp, cực kỳ nhộn nhịp, cực kỳ phớt lờ của Sài thành,

quen mặc bà ba dạo phố, quen đi xe hộp quét nghênh ngang giữa phố, quen đập xe buýt, quen nhảy lên cyclo máy, để quang minh vào với gió bụi đô thành.

DUY SINH

ĐỜI MỚI số 93

TRỊ BẢO ĐÁM

Nếu không hết trả tiền lại
huờn cả tiền xe

Bịnh GINGIVITE - Nướu răng chảy máu.

Ung xỉ mâu - NOMA ung xỉ tầu mᾶ
PYORRHIE - Nướu răng chảy mủ.
Ung xỉ mâu.

L'HALEINE FORTE - Hồi, thui miệng.

NGUYỄN-XUÂN

Tốt nghiệp y khoa

Chuyên môn bịnh nơi miệng
95 đường E Audouit - Bàn cờ, Saigon

GYRALDOSE

(Dược phẩm Chatelain)

Dùng vào việc vệ sinh kín đáo
của phụ nữ

Có bán khắp các tiệm thuốc Tây



Nhà bán Kiến thuốc
Chuyên Môn
PTIQUE SCIENTIFIQUE
LUNETTERIE
12. PHAN THANH GIÂN SAIGON

Do cựu cai quản nơi nhà bán kiến Solirène-
Heumann đảm nhận

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Eugenine activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



Kè từ nay qui Bù, qui Cò sẽ đang vira lò ig vì « Song Hỉ Hoàn » chắc chắn là phương thuốc chuyên trị về bệnh máu huyết kém suy, ăn không ngon ngủ không được, bão bợt, sốt ruột o chua, chảy nước dài, nhức đầu chóng mặt xẩm, bon uất...

Kinh nguyệt không điều hòa, môi lè hành kinh đau bụng, nhức môi cùng mình đau lưng, lại và tất cả bịnh do máu huyết sanh ra đều hết.

Thật là một phương thuốc quý giá cho các hàng Phụ-nữ.

TỔNG PHÁT HÀNH :
HOÀN-CẦU DƯỢC PHÒNG

99 Quai de Belgique Saigon — Vô có bán khắp nơi

VĨNH LỢI

Số 94 đường Tân Thành-Cholon
hay là

VĨNH HƯNG HIỆU

Số 49, đường Đô hưu Vị-Saigon

Lanh làm cửa sắt, đặt ống nước,
máng xối, các đồ nhà tắm và cầu
tiêu v.v...



ALLO... ALLO

ĐÂY LÀ TIN TỨC HOÀN-CẦU

SONG HỈ !

SONG HỈ HOÀN ! !

Một tin đáng mừng cho quý Hàng
Phụ-nữ.

DẠY KHOA
CHÂM CỨU

Trị bá bệnh

Một tháng thành tài.

Do Ô. LÊ CHÍ THUẦN truyền
Nhà số 50/8 đường Duy Tân
Tân Định (Sài Gòn).

Ở xa viết thư đề cò trả lời.

Có bán sách CHÂM CỨU
THỰC HÀNH.



TIN MỚI

Tuần báo trào phúng
duy nhút hiện thời
VỚI BA TIỂU THUYẾT DÀI
SÁNG TÁC

Nhà thuốc

BỨC LÂM SĨ

16 đường An Điểm

CHOLON

Có đèo bán
khắp nơi



Lao-xương, nhức-
gân, tê-bại, rung,
rũ-liệt, khớp cẳng
thể, hoặc bán thân
bất toại.



dùng: Nhân-
sâm hổ cốt
giao-hấp
dần gân cốt,
bồi bổ tinh
huyết, phục
hồi sức lực, mạnh mẽ

Động viên nhân lực

(tiếp theo trang 18)

Thành thử, nói chung về toàn thể
văn nghệ, việc động viên nhân
lực, lúc này, ở đây, vẫn là câu chuyện
ép chstång hay chờ — nghĩa là câu
huyện dành phận, chịu đựng một
hứng bệnh kinh niên, một thứ tội
tắc — mất rồi. Còn nói riêng về
ngành Điện ảnh thi việc động viên
nhân lực, trước hết là về phần cán
bộ lãnh đạo, xem ra lại có vẻ ngựa
lùn lối cũ, nghĩa là cũng vẫn không
hề có chương trình, kế hoạch gì,
cũng vẫn là theo chính sách (?) cơ hội,
uy thời.

Cho mãi tới nay, phần lớn các cán
bộ lãnh đạo Điện ảnh cũng vẫn tự
lãnh đạo mình và lãnh đạo người
khác, một cách rất là... ngẫu chiếm,
rất là thủ công nghiệp, rất là cầu may.

Hơn nữa, trong công việc kinh
doanh, cái vốn về học lực chuyên môn
đã rất là mong manh — học một mà!
— cái vốn kinh nghiệm thực tế lại
chưa có, dã vậy, mọi chuyện kinh
tế, tài chính lại hoàn toàn lệ thuộc
vào tư bản ngoại quốc, cho nên cán
bộ lãnh đạo dành áp dụng chiến
thuật « đom đóm ngọn tre », rồi dám ra
vợ bèo vạt tép, hứa hão hứa huyền;
đối với cộng sự viên (là văn nhân
sáng tác vở, là đạo diễn, là diễn viên
v.v.) đều « cẩu nhau » toàn bằng
những lời đường mật, toàn bằng
những giao kèo « trâm voi không
được bắt nồng suýt »!

Đề, kết luận, là phả sản, về vật chất
(kiện cáo nhau trong việc trả lương,
chia lãi, hùn vốn) và về cả tinh thần
(uy tín lãnh đạo rớt xuống tận đất
den).

Muốn cứu vãn tình thế khủng hoảng
về cán bộ lãnh đạo thi việc đầu tiên
phải làm là: đoàn thề (hội, công ty)

NHÀ CHIẾT TỰ
HUỲNH MINH

tác giả quyền « Đời người
trong nét bút »

Nhận xu hướng kỳ trả lời bằng thơ
Nói rõ cuộc đời do nơi nét ký qui Ngài
diễn đạt ra BƯỚC SANG NĂM MỚI

Xem giúp bạn đọc một thời hạn ngắn
kể từ 1-1-54 đến 1-3-54, đọc giả hưởng với
giá đặc biệt 30\$, gửi bằng bưu phiếu
hoặc 30\$ timbre dù số.

Địa chỉ:

HUỲNH MINH

150-9 F. Louis-Saigon

Chú ý: Nội trong tuần qui Ngài sẽ
nhận được bão đoán.

phải luôn luôn kiềm soát đức hạnh,
tài năng và chí khí của cán bộ lãnh
đạo. Bằng không, thì rồi sẽ không thể
tránh được nạn quần manh dẫn
quần manh — như ở các ngành Văn
Nghệ khác.

Đó là đối với các tay cán bộ kỳ cựu
đã « trót » bắt tay vào công cuộc lãnh
đạo mất rồi, thi cần phải có sự kiềm
soát của các cấp dưới, mới mong giữ
vững được tu cách.

Còn đối với hàng cán bộ tập sự lãnh
đạo thi công việc.. tập sự đầu tiên là
phải học tập ngay lấy kỹ thuật lãnh đạo
đi đầu; học bằng ba cách: một là hâm
thụ (theo những lớp huấn luyện ở
nước ngoài); hai là học thẳng ở các
nhóm chuyên môn hiện đang rải rác
tại các đô thị, học bằng lối thảo luận
(trước khi nước mình có trường, có
viện, có lớp huấn luyện); ba là học
trong thực tế công việc (nghĩa là vừa
làm vừa học: vừa lãnh đạo người ta,
vừa học hỏi người ta).

Có thể, chỉ có thể thi mới mong tạo
ra được một loạt cán bộ lãnh đạo, ít
nhất cũng tự luyện cho mình một căn
bản tối thiểu về phận vụ gày móng
đắp nền cho nghề điện ảnh lúc chớm
nở này.



Muốn trong gia đình đầm ấm

Người mẹ hãy tìm cho được các thứ thuốc dưới đây:

BẢO TẾ TIÊU NHI THỦY TÁ TÂN

Chuyên trị trẻ em la phàn nước

BẢO TẾ CĂN CƠ TÂN

Trị em nhỏ nóng mình ọc sữa giặt mình

BẢO NHI XOÁI TỊNH

Dùng chất sanh tố loại cải nâng bò nhi đồng

Nhà thuốc BẢO TẾ

113 đường Canton CHOLON
danh tiếng lâu năm, khắp nơi tiệm thuốc đều có bán

Có thể, chỉ có thể thi mới mong thu
phục nổi những công tác viên có
thực tài, có thực lực, tham gia mặt
triết vào công trình xây dựng của
minh.

Có thể, chỉ có thể thi mới hòng
đào thái được bọn vô tài, vô hạnh
đang nhau nhau bu vào đầu cơ Nghệ
thuật thứ bầy.

N.B.T.

KỶ SAU :

ĐỘNG VIÊN VĂN NGHỆ

PHỤC VỤ

một nghề quyến rũ

(tiếp theo trang 15)

Và cũng vì thế thi đã cầm bút mà lại
tự trọng, mà lại giác ngộ về nhiệm
vụ phụng sự của mình, tất cả vẫn
như phải coi cây bút của mình là
một vũ khí sắc bén, nét bút của mình là
một hòn đạn mũi tên có ma lực
quyến rũ người đời, nếu không hơn
thì cũng bằng mọi hành vi, cử chỉ hay
ý nghĩ của ai, nhất là của chính khách.

Vậy thi, văn sĩ Herriot về với bút
nghiên túc là để tiếp tục và kết thúc
sự nghiệp của chính khách Herriot đó.

Do đó, mà nhiệm vụ phụng sự của
người dân Herriot đối với nước Pháp,
thì là hợp lý và khôn ngoan lắm lắm.

Hoan hô Herriot !

B.T.T.

CHEMISE

MAY SẢN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise may
sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút. Col Indéformable

Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette

và Cravate tuyệt

Máy-May Suisse "Helvetica"
TỔNG PHÁT HÀNH INDO COMPTOIRS. SAIGON

7 ngày quốc tế

(tiếp theo trang 3)

Chánh phủ Thái Lan cài chánh tự rút quân đội ra khỏi Vọng Cát

Sir quan Thái Lan thông cáo:

« Bộ Công giáo trong chánh phủ Thái Lan lực cai chánh mặt tin đăng trong báo « Le Journal d'Extreme Orient » ngày thứ hai 21 Décembre 1953 cho hay rằng Thái Lan đã quyết định rút quân lính ra khỏi Vọng Cát để tránh cho thủ đô này khỏi bị tàn phá khi có chiến tranh và chỉ có những trung đoàn ngự lâm quân đóng tại đó thời và ngăn cách mới của Thái Lan sẽ cung cấp những khoản chi phí cần thiết về vụ này.

« Bộ Công giáo nhấn mạnh rằng không có điều động quân lính tại Vọng Cát ».

Tình hình ở Đông Dương có hậu quả ở Phi luật Tân

Việc Việt Minh tấn công vào Ai Lao và biếm họa của cộng sản ở những nơi khác trên cõi Đông Nam Á đã gây ra sự xáo động trong các giới của đang quốc gia Phi luật Tân. Điều này lại tân thành việc cho hoạt động trở lại 21 phi trường Mỹ ở Phi luật Tân.

Quan điểm ở Bangkok đối với việc Việt Minh tấn công xứ Ai Lao

Không một ai ở Bangkok tin rằng lực lượng Việt Minh xâm lăng trung bộ Ai Lao sẽ vượt sông Cửu Long để đón nhập vào Thái Lan.

Vậy nên, người ta nghĩ rằng không cần đến việc hiệu triệu Liên hiệp Quốc, dường như tình hình này khác hẳn với cuộc xâm lăng của Việt Minh lần đầu ở miền Thượng Lào. Quan điểm chung tại thủ đô Thái Lan là vụ tấn công này thuộc nội bộ của Đông Dương.

Ngoại trưởng Ai Lao từ chức

Tổng trưởng Ngoại giao Ai Lao, Nhous Abbay, vừa công bố hôm 28-12 đơn từ chức của ông đã trình hôm 27 Décembre, hồi nửa đêm.

Nguyên do là giữa Thủ tướng Souvanna Phouma và Ngoại trưởng có bất đồng ý kiến về việc tản cư ra khỏi tỉnh và tỉnh lỵ Thakhek.

Chánh phủ Ai Lao hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra trong tỉnh Khammuane và từ bốn ngày nay, hai vị Tổng trưởng Ngoại giao và Thông tin không thể trả lời gì hết cho những người hỏi tin tức ».

Văn phòng chánh phủ Quốc hội Pháp cài chánh các luận điệu do báo « Humanité » đăng tải về cuộc thương thuyết hòa bình

Theo báo « Humanité » ở Lyon, nhon tiếp phái đoàn các nhon viên hòa xã trong liên đoàn công nhon Thiên Chúa Giáo và Tổng Công đoàn

do Henri Riou, người có con trai tử trận ở Việt Nam, hướng dẫn, chánh tich Edouard Herriot có tuyên bố rằng « ông đồng ý về việc hòa giải ở Đông Dương, nước Pháp vừa bị một thất bại về quân sự, và theo ý ông thì nên thương thuyết ngay, cuộc thương thuyết đó, người ta chờ đợi đã quá lâu rồi ».

Sau hết, chánh tich đã qua quyết rằng đồng ý với phái đoàn khi phái đoàn nói rằng những lý quan chí phi về cuộc chiến tranh ở Việt Nam nên dùng để thỏa mãn các yêu sách về xã hội của các công nhon thi hơn.

Văn phòng chánh tich Herriot đã tuyên bố sáng hôm nay không hay biết một chút chiết về những lời tuyên bố mà báo « Humanité » gán cho chánh tich Quốc hội Pháp.

Những ngàn khoản cho Đông dương được giảm bớt 48 tỷ

Riêng về Đông Dương, ngàn khoản các lực lượng lực quân của đoàn quân Viễn chinh Pháp được giảm bớt 48 tỷ.

Sự giảm bớt mục chi tiêu một cách quan trọng như vậy được thực hiện nhờ hai lý do cốt yếu sau đây : trước hết là quân số đoàn binh Viễn chinh là 180.000 cuối năm 1953 sẽ được giảm bớt còn 165.000 cuối năm 1954.

Đài bá âm Moscou đòi tăng cường tổ chức Liên minh Pháp-Nga

Tại Paris, người ta đã nghe đài bá âm Moscou nhấn mạnh về việc cần phải tăng cường tổ chức Liên minh Pháp-Nga, trước hiểm họa của Tây Đức càng ngày càng tăng thêm.

Đài bá âm tiết lộ rằng những nhân vật Pháp như ông Edouard Herriot, ông Edouard Daladier và tướng Charles De Gaulles đều ủng hộ việc tăng cường hiệp định Pháp-Nga đã ký ngày 10 Décembre 1944.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Mỹ sẵn sàng giáp mặt Nga số ngày 25 Janvier

Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles đã xác nhận rằng Mỹ bằng lòng chọn ngày 25 Janvier để mở hội nghị từ cường Berlin như Nga số đã đề nghị.

Tuy nhiên, ngoại trưởng Dulles đã cho biết rằng nếu chọn được một

Cải chính

Đài Mới số 92, trang 14, trong bài : « Ngan giac bang hòa bình », cột nhứt, hàng 35, xin đọc Victor Marguerite thay cho M. Garçon.

ngày gần hơn thì càng tốt. Nhưng sau ông Dulles nói thêm mục đích chính vẫn là giáp mặt với Nga số, và chỉ có thể gặp gỡ họ được nếu họ ưng thuận.

Anh quốc đã chấp thuận ngày 25 Janvier để mở Hội nghị Tự Cường

Tại Londres, người ta hay được rằng nội các Anh đã chấp thuận ngày 25 Janvier để mở hội nghị từ cường tại Berlin.

Hiện nay chỉ còn một vấn đề có thể làm trì hoãn việc mở hội nghị từ cường : đó là vấn đề phải chọn lựa nơi nào tại Berlin để mở hội nghị.

Giá báo Đời Mới dài hạn ở Nam-Việt (cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên :
ông TRÁC - ANH
96 Colonel Grimaud — Saigon

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhứt 47,rue Canton-Cholon

Bà môn học rất cần thiết cho các bạn thanh niên :

Xã hội học Kinh tế học Chánh trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hàn thụ.
Hội chương trình điều lệ :
COURS DE SCIENCES SOCIALES
82-84, Blvd. de Belleville — Paris

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 88, đường Arras — Saigon — Điện thoại số 21.133

Lành đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

BASTOS



CLIQUE DAU

Bát Tô tuổi đã đư trăm, nghìn tam ba tám (1838) là năm ra đời.

Mùi ngọt thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành diệu lại người không ưa.

NHÀ KHIÊU VŨ ARG EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

Hồng Thu
vết chung và
trinh bát

NGƯỜI ĐẤC MẶT

Mẫu dở
mình họa



82.— Ái ra khỏi cửa, bảo nhó Liên :
— Anh Nam nhân rắng : chí cứ phải chịu đựng
mỗi như thế đây làm gì ?



83.— Liên ban khoán đáp :
— Ái bảo tôi làm thế nào bây giờ ?



84.— Trong đêm yên tĩnh, lòng Liên hú rợn
rã thêm lên, nhưng nghe rõ không biết nói gì hơn
nữa :
— Ái bảo anh Nam đừng luôn, chờ tôi !



85.— Không khí giữa Hùng và Liên bỗng trở
nên nặng nề, sau khi anh bảo tin cho em biết là mình
sắp đi.



86.— Hùng thong thả cầm sương quyết nói :
— Anh lại phải đi nữa đây, lại đẻ em tro tro ở
nhà. Những công việc cần thiết, anh không thể nào
không đi được.



87.— Buồn buồn nhìn nhông, sau một lúe im
lặng, Liên nói :
— Anh đã bảo thế, em biết nói thế nào nữa với anh ?