

ĐỜI MỚI

TRONG TẬP NÀY :

NOËL

- 1954 : ĐỊNH CHIẾN Ở
BÔNG DƯƠNG
- ĐẶT VĂN HỌC VIỆT NAM
TRONG KHUNG CẢNH
QUỐC GIA
- DÂN TỘC TÍNH LÀ GÌ ?
- MỞ LỐI THOÁT CHO
SÂN KHẤU
- ĐÔNG VIÊN ĐIỆN ẢNH
- KHOA HỌC NGA SÔ

HÌNH BÌA

CẨU NGUYỄN

Ảnh Hà Di -- Kiểu màu : cô Mỹ An

TỔA SƠN QUẢN LÝ NHÀ IN
Hà Nội - Trung Quốc - Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Điện thoại 7793 - 7794
Chủ nhiệm : TRẦN VĂN AN
Đại diện : LÊ VĂN NGỌC
Chủ bút : HOÀNG THU ĐỒNG
Quản lý : TRÁC ANH
Địa chỉ: số 100, đường Lê Lai, Phường 3, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh



SỐ 91

Từ 24 đến 31-12-53

NAM VIỆT..... 5\$00
TRUNG, BẮC, MIỀN, LÀO... 7\$00

Wason
AP95
V6D64+

Tuần lễ Quốc Tế

Lời kêu gọi của cụ Hồ Chí Minh

Cụ Hồ Chí Minh vừa phóng ra trên đài phát thanh Việt Minh một bài kêu gọi dân chúng Việt Nam, trong dịp lễ kỷ niệm thứ 8 ngày ở Hanoi bắt đầu nô súng.

Bản kêu gọi này chỉ lặp lại những ý trong lời tuyên bố với báo "Expressen".

cụ Hồ đã tuyên bố rằng "nếu chính phủ Pháp muốn di đến một cuộc đình chiến bằng cách thương thuyết, nếu Pháp muốn giải quyết vấn đề Việt Nam bằng những phương tiện hòa bình, dân chúng và chính phủ Cộng hòa Dân chủ Việt Nam sẵn sàng đàm phán".

Vị chủ tịch nói tiếp: « Mặc dầu thực dân Pháp tiếp tục đeo đuổi trận giặc xâm lăng, dân chúng Việt Nam đã cương quyết chiến đấu càng ngày càng mạnh.. và kháng chiến cho đến sự thắng lợi cuối cùng ».

Rồi cụ Hồ kết luận: « Muốn thực hiện nền độc lập và hòa bình thật sự, binh sĩ và dân chúng của ta phải hoàn thành hai sứ mạng quan trọng nhất thiết liên hệ nhau là đầy mạnh cuộc kháng chiến và xúc tiến cuộc cải cách diễn đia ».

Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm xác định thái độ của ngài đối với những cuộc thương thuyết hòa bình

Sau khi dài Việt Minh loan truyền một bản tuyên cáo mới của cụ Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm đã tuyên bố vẫn tắt với báo chí như sau:

« Lời hiệu triệu đó không có điều chi mới cả, vậy tôi chỉ có thể giữ vững lập trường của tôi mà thôi. Tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng có thể xem xét những điều kiện ngừng chiến và hòa bình, nhưng những cuộc chiến đấu không nên ngừng trong thời gian dài phán. Không nên để cho lệnh ngừng bắn thành một mưu chước lừa dối; phải thương thuyết để ngừng bắn, chứ không nên ngừng bắn trước. »



Thơ xin từ chức của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm dè lèn Đức Quốc Trưởng Bảo Đại

Saigon, ngày 17 Décembre 1953

Tàu Hoàng Thượng,

Do bức thư số 330/Cab/RF ngày 4 novembre 1953, gửi cho ông Nguyễn Đề, Đồng

lý Văn phòng của Hoàng Thượng, tôi đã do trung gian nhơn vát cao cấp đó, với sự thỏa thuận trước của ông, dè trình lên Hoàng thượng những lời tôi khuyên cáo mờ róng chánh phủ hiện tại, thè theo lát cà mại xu hướng đã biếu lộ trong kỳ đại hội Toàn quốc vừa rồi.

Từ ngày ấy đến nay, chưa có qua một tin tức gì về bức thư đó và cả về những cuộc vận động của Thủ tướng chính phủ của Hoàng Thượng trong ba buổi yết kiến liên tiếp mà Hoàng Thượng đã hạ cố ban cho y ở Ban-Mô-Thuật và ở Đà Lạt.

Trái lại, trong bức thư dè ngày 11 Décembre vừa rồi, Hoàng Thượng đã hạ cố vét cho tôi như dưới đây, sau khi nhắc nhở lại các cuộc hội đàm của Hoàng Thượng với tôi về vấn đề nói trên:

« Để nối tiếp cuộc hội đàm của chúng ta ở chỗ mà chúng ta đã tạm ngừng thì không nghĩ ngờ gì được rằng tình hình đã lại tiến triển thêm nữa từ cuộc hành trình vừa rồi của ông sang Pháp. Cuộc tấn công hòa bình đang thành hình đã khẩn cho các đoàn thể chính trị và trí thức của chúng ta phải có những lập trường mới. »

« Yêu kiêng chung muốn có một chính sách về chính phủ thích hợp hơn với những sự cần thiết của hoàn cảnh. »

« Đầu là tôi phải tiếc hận đến thế nào khi phải đưa ra cho ông một đề nghị như đây, tôi cũng phải buộc lòng, vì lý do những trách nhiệm tôi phải cảng đáng, yêu cầu ông tự động rời bỏ chức vụ của ông ».

Bức thư đó, nhận được sau bức điện văn số 15.420 ngày 9 décembre của tôi xin được lên yết kiến Hoàng Thượng một lần nữa để trình bày Hoàng Thượng về cùng một vấn đề, bức điện văn có kèm theo một bản hiệu triệu quốc dân đồng bào ngô hồn mờ róng và tắng cường chánh phủ, bức thư đó, đối với tôi, có tánh chất một mạn linh.

Vậy cho nên, vì có cuộc tấn công hòa bình phát xuất từ những lời tuyên bố vừa rồi của ông Hồ chí Minh cùng là « việc thay đổi lập trường » của « các đoàn thể chính trị và trí thức », và sau khi đó cho chánh phủ biết rõ ý kiến trong một phiên họp hội đồng nội các, nhóm 16 décembre, tôi trân trọng kính xin Hoàng Thượng Hạ cố chấp nhận đơn tôi xin từ chức Thủ tướng Chánh phủ Việt Nam.

Tôi cho rằng vì những trách nhiệm của Hoàng Thượng như Hoàng Thượng đã nhắc nhở lại cho tôi biết trong bức thư nói trên của Hoàng Thượng, bôn phận của tôi là phải rút lui để cho Hoàng Thượng tách tay ngô hầu đổi phò với tất cả mọi sự cần thiết của hoàn cảnh.

Tôi dám mong rằng Hoàng Thượng sẽ hạ cố chấp nhận lại lời tôi cầu khẩn và nhận tấm lòng tri ân sâu xa của tôi về sự ân cần và sự tin cẩn Hoàng Thượng đã ban cho tôi từ trước đến nay trọng trách cao cả mà Hoàng Thượng đã giao phó cho tôi.

Tôi kính xin Hoàng Thượng nhận cho tấm lòng tôn kính, tận tụy và trung thành quyến luyến của tôi đối với Hoàng Thượng.

Ký tên : NGUYỄN VĂN TÂM

TRANG 4

Điện văn của thủ tướng Tâm gửi các vị Thủ hiến

Sau khi dè đơn từ chức lên Đức Quốc trưởng, Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm đã gửi bức điện văn sau đây cho các vị Thủ hiến Bắc, Trung và Nam-Việt :

« Tôi hân hạnh cho ông hay rằng hôm nay tôi đã dè đơn lên Đức Quốc trưởng từ chức Thủ tướng chính phủ. Khi lia tách chính quyền, sau 18 tháng làm việc phung sự quê hương, tôi thấy cần phải ngõ lời cảm ơn các ông nồng nhiệt về sự hiệp tác hiệu quả và tận tâm mà các ông không nề nhọc nhằn, không tiếc thi giờ góp sức với tôi.

Tôi yêu cầu ông chuyển giao tất cả các công chức và nhân viên dưới quyền ông, sự an toàn lo lắng của tôi và những cầu chúc mạnh khỏe và thanh vượng cho gia đình họ và chính mình ông. Tôi yêu cầu tất cả tiếp tục làm việc trọng trách tự và kỷ luật để nêu cao danh dự và cưu van quê hương.



Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm tiếp kiến báo giới

Vài giờ sau khi đã dè đơn từ chức lên Đức Quốc trưởng Bảo Đại ở Đà Lạt trở về, Thủ tướng có tiếp báo giới lần chót tại Thủ tướng phủ.

Hơn 50 ký giả gồm đặc phái viên các báo, các thông tấn xã và các đại phái thanh, nhiều nhơn viên các sở thông tin: Mỹ, Anh, Pháp, Việt và Trung hoa đều đến dự để nghe Thủ tướng giải bày trong trường hợp nào mà Ngài phải quyết định từ chức.

Hoàng thân Bửu Lộc đã nhận được thông điện của Đức quốc trưởng Bảo Đại yêu cầu ông thành lập Tân chánh phủ

Hoàng thân Bửu Lộc, cao ủy Việt Nam tại Pháp vừa nhận được thông điện của Đức Quốc Trưởng. Đức Quốc Trưởng yêu cầu hoàng thân Bửu Lộc thành lập Tân chánh phủ để thay thế chánh phủ của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm vừa từ chức.

Hoàng thân Bửu Lộc là nhân vật đã đóng một vai trò quan trọng trong kỳ nhôm đại hội toàn quốc Việt Nam ở Saigon trong tháng Octobre vừa rồi. Ông đã quyết định lên đường đi Dalat sớm chừng nào hay chừng này để hội đàm cùng Đức Quốc Trưởng Bảo Đại.

Tin chiến sự

TRUNG VIỆT — Ít có những cuộc tiếp xúc trứ trong vùng Huế. Không quân tấn công các kho dự trữ ở Quảng Ngãi.

NAM VIỆT — Nhiều cuộc tập kích đòn bốt, nhiều nhất trong các tiêu khu Sóc Trăng và Mỹ Tho. Phía đông, mòn, trong vùng Cần Thơ đã xảy ra một cuộc giao phong dữ dội.

BẮC VIỆT.— Ngày 6-12, 2.000 Việt Minh tấn công đồn Gia Lộc, 190 binh sĩ trong đồn cương quyết chiến đấu. Hai bên lâm vào cuộc tử chiến. Khi quân cứu viện tới, viên trung sĩ và sô người còn sống sót bồng súng tiếp đón.

4 ngày sau, đồn Thọ Tường lại bị tấn công. Đòn ở cách đồn Gia Lộc 10 cây số về phía nam và cách Kế Sặt 15 cây số về phía Đông Nam...

Hiện có hai đồn đã được giải vây. May mắn nay vẫn tin tức Điện biến Phủ,



Đua nhau vào điện Elysée

NƯỚC Pháp cộng hòa đệ tứ từ ngày thành lập đến nay kè cưng buôn lâm. Không lúc nào là không gặp sự rắc rối nội bộ. Hết đinh công này đến cuộc bô xưởng khác, hết cuộc khùng hoảng chánh phủ này là đến lúc « Nội Các lâm nguy ». Liên tiếp như thế ấy. Lại phải đổi ngoại, đổi cách nào mà vai trò cường quốc không mất ; một mặt phải ngăn ngừa Tây Đức trỗi dậy, một mặt phải lo tác chiến ở Đông Dương.

Trong cảnh điên đảo ấy chỉ có ông Tông thống là được ngồi yên, tức là giữ chức, chờ thật yên, yên một cách không lo lỵ thì không chắc.

Nhưng rồi bảy năm cũng trôi qua. Phải đến ngày cử lại. Mà cử lại là cả một vần đẽ có lâm trù vui cho dân chúng đang chán lầm rồi.

Các báo Pháp đua nhau đăng tên ứng cử viên, và kình nhau mà bảy thêm trò bằng cách mở ra cuộc thi dự đoán đặc cử. Họ còn thuật trên báo những chuyện nói qua nói lại giữa các nhân vật là khác.

Nghe đâu số ứng cử viên đông lăm. Họ đang sắp hàng chờ hiệu lệnh đê chạy đua vào Điện Tông thống.

Làm ông Tông thống, vị nguồn thủ quốc gia, trong 7 năm kè ra thì sang trọng có một. Không khác làm vua thử trước. Cho nên bao nhiêu mưu sĩ đều thi tài bối hẫu kiểm xác trong cơ hội này. Khó nói là đảng chánh trị ở Pháp đông như nấm mùa Xuân. Thìa thoa hiệp hiệp trong vụ này mới thiệt là khó. Dù Pháp có một người tài giỏi dàn xếp như Khổng Minh cũng chưa chắc là có Lưu Bị mà phò. Chỉ vì Pháp vừa thiếu Lưu Bị, lại tình thế không phải tạm cát thiền hạ, mà là thập nhị cát nước Pháp.

Chạy đua vào Điện Elysée là một dịp làm cho một số chánh đảng thỏa thuận nhau. Xưa nay, phầm nói đua là người ta bắt nghĩ mau hơn, giỏi hơn. Nhưng cách đua vào điện Tông thống Pháp là đua chánh trị đấy. Mà đua chánh trị là đua mâu thuẫn. Nên bạn đọc muốn dự đoán chơi thì Bá Đương tôi xin hiên chước. Kế của tôi tựa hồ như cách đua « chậm » xe máy. Bạn có mục kích thứ đua này chờ? Anh nào ngồi lâu trên xe mà không ngã, hoặc tiến rất chậm, anh ấy được thường.

Thi chánh trị cũng thế, không phải là thi chạy mau hay tài giỏi, mà là thi « thăng bằng » như đi giày trong các rạp xiếc.

Ông nào giỏi « thoa » các chánh đảng hơn hết đê tìm ra thỏa hiệp, ông ấy có phần thắng. Ông nào biết hiếp bè đảng đê mà trỗi dậy ông ấy có thể hiệp nhiều phe đê mà đoạt thăm.

Đây không phải là “thời lai phong tổng đảng Vương các», mà là: Giỏi tay ăn, cung tiến vào Điện Elysée.

Truong ba Bieu

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợđũi) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Chuyên trị : Bịnh đàn bà và con nít
Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khán bịnh : Chiều từ 4 đến 7 giờ



THÁI BÌNH DIỄN LINH CỐ

Nhân hiệu « TÀU BUÔN »

Là một phương thuốc đại bò cho Nam, Phụ, Lão, Ấu, làm cho khí huyết điều hòa, đầy đủ, tươi nhuận, cơ thể tráng kiện, lai chuyên trị các bệnh ho, lao, tூn thương, bồi bổ não óc, dưỡng tám huyết, nhuận phế kim, kiện tỳ vị, mạnh gân cốt.

Các nhà, Sì, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG, BINH nên dùng thuốc này vì là một phương thuốc diên linh ích thọ, đại bò ngũ tạng lục phủ, công hiệu vĩ đại, chắc chắn không có thứ nào sánh bằng.

« Thái bình DIỄN LINH CỐ » rất cần cho giới tri thức để bồi bổ tinh thần, mờ mang não óc, và cũng cho giới cần lao để thêm sức khỏe, và bền dẻo hẫu tất cả công việc đang trôi chảy.

Tổng phát hành :
Nhà thuốc
THÁI BÌNH DƯƠNG
25, Rue des Artisans—Cholon
Có bán khắp nơi

Đại diện Đời Mới - Tin Mới tại Paris

Ông Nguyễn Bảo Toàn, một nhà viết báo kỳ cựu, cưu Giám đốc tờ *Dân Mới* trước chiến tranh. Địa chỉ: 82-84, Boulevard de Belleville Paris.

Các bạn ở Pháp muốn liên lạc với nhà báo xin do nơi ông Toàn và muốn mua báo, cứ đóng tiền nơi:

Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie
74, rue Saint Lazare Paris
Tran van An compte № 48.198
Có thẻ mua mandat carte gởi đến.

Giá báo tại Pháp quốc có cả tiền cước phí:

ĐỜI MỚI

3 tháng	2.250 frs (1)
6 tháng	4.450 frs
1 năm	8.800 frs

TIN MỚI trao phúng văn nghệ :

3 tháng	1.200 frs
6 tháng	2.350 frs
1 năm	4.650 frs (2)

(1) Giá này có giá gói máy bay mỗi tập Đời Mới 14\$40 (144 frs) nên giá báo tại Pháp trả nên quá cao.

(2) Giá này sẽ bị thay đổi, nếu đồng bạc bị sụt giá đổi đồng quan.

Sau khi gởi tiền vé banque, lấy biên lai gởi đến quản lý Trác Anh, hộp thư 353—SAIGON.

« *N*ỀU hiệp ước Cộng đồng phòng thủ Âu-châu mà không chuẩn y sớm thì Mỹ sẽ có thể thi hành những quyết định bí thâm ». Lời tuyên bố gắt gao của ngoại trưởng Mỹ tại Paris đã làm cho Anh và nhất là Pháp xao xuyến. Chánh sách đối ngoại của Mỹ sẽ thay đổi hẳn, quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Âu châu và bãi bỏ những viện trợ kinh tế. « Nếu Pháp và Đức còn muốn tự sát thì cứ việc làm lấy một mình. »

« *T*ối hậu thư » trên đây khiến dư luận Pháp bất bình, cho rằng Mỹ muốn chơi tối trich thượng, ra mặt coi thường Pháp. Chưa thấy phản ứng chính thức ra ra sao.

*T*HEO tin ở Paris do báo J.E.O. đăng tải thì dài bâ âm Việt Minh đã lặp lại lời tuyên bố của cụ Hồ chí Minh như sau đây :

« Nếu chánh phủ Pháp muốn thương thuyết để định chỉn, nếu Pháp còn muốn giải quyết vấn đề Việt Nam bằng đường lối hòa bình, thì dân chúng và chánh phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa sẵn lòng bàn cãi với Pháp. »



FOSTER DULLES

Kết luận, cụ Hồ kêu gọi « toàn dân nỗ lực kháng chiến và xúc tiến cải cách địa » để đi đến một nền hòa bình thực sự.

Các giới ở Paris cho rằng những lời tuyên bố trên đây không đem thêm gì mới lạ. Thông tin viên của báo Paris Presse ở Hoa thạnh đồn cho hay rằng « Nga có thể gởi đến New Delhi (Ấn độ) hay thủ đô trung lập nào khác: một phái đoàn lo việc loan báo rằng Việt Minh sẵn sàng thương thuyết với Pháp để chấm dứt chiến tranh ».

Báo Le Monde thì lại cho biết: Đại sứ Mỹ Donald Heath ở Saigon hội đàm rã lâu với Quốc trưởng Bảo Đại và đã xác nhận rằng hiện thời Hoa thạnh đồn chống lại mọi cuộc hòa bình với Việt Minh.

Đồng thời ngoại trưởng Mỹ tố ý lạc quan « năm 1954 sẽ thắng lợi ở Việt Nam », trong khi thương nghị sĩ dân chủ Mansfield cho biết: « Cuộc chiến tranh Đông Dương không được dân chúng Pháp tán thành nhưng nếu Pháp quyết định bỏ cuộc chiến tranh thì sẽ có thể gây nên hậu quả tai hại cho Mỹ. » Chưa rõ ý định Mỹ sẽ can thiệp thế nào đây ?

*N*ỘI các Nguyễn văn Tâm đã từ chức toàn th. Theo lời tuyên bố của cưu thủ tướng thì sự thay đổi chánh phủ một phần là do « nhiều cuộc can thiệp cắp bách của một nhân vật cao cấp không phải người Việt Nam với Quốc trưởng ». Các giới tham quyền Pháp thì đánh chánh là Pháp không có can thiệp vào nội bộ Việt Nam.

Hoàng Thân Bữu Lộc cao ủy V. N. tại Pháp đã được mời về lập tên chánh phủ.

*C*UỘC tuyên cử Tổng thống Pháp đã qua đến vòng thứ 8 mà chẳng có kết quả, vì sự chia rẽ của các đảng phái. Tình trạng này càng chứng tỏ rõ rệt sự khủng hoảng uy quyền ở Pháp và « phản chiếu tình hình nguy kịch ở Pháp ». Ông Laniel (thủ tướng đương thời), Naegelen (Xã hội), không ai có đủ số thăm tuyệt đối. Không biết đến vòng thứ mấy nữa nước Pháp mới có Tổng thống đây ?

THẾ-NHÂN

18-12-53

TRẢ LỜI CHUNG NHỮNG CÂU HỎI CỦA CÁC ANH CHỊ EM 3 KỲ HỎI CHUNG TÔI :

THUỐC RUỘU 30 AN CÚ trị những bịnh gì ?

THUỐC RUỘU 30 AN CÚ trị Phong thấp ; Nhức mỏi tay chân. Ngứa lờ mìn mòn.

THUỐC RUỘU 30 AN CÚ chủ trị ; oai gân : Tè tay, Tè chon, Sụn chon, xùi tay.

THUỐC RUỘU 30 AN CÚ chủ trị ; Bại thủng, Bại luon không cử động được hay bẩn thận. Phù thủng khô hay nước.

THUỐC RUỘU 30 AN CÚ trị dứt bịnh bón uất. Đau lưng hay chóng mặt hay mệt rất mao công hiệu.

Uống liền tiếp hai hộp thuốc 30 AN CÚ thì thấy khoẻ lại, mọi bịnh đều thấy đỡ ăn ngon ngủ yên.

Dụng liều dùng chia thuốc rượu 30 AN CÚ gồm có thuốc Bắc và thuốc Nam. Thuốc Bắc, thi có : Chánh Thục địa, Chánh Đơn qui, Chánh Sâm Cao ly và có vị Quế yêm hộ rất đặc hực

XIN ĐỀ Ý
Thuốc rượu



NGUYỄN AN CÚ

I Hộp 1 viên thuốc có cả bột quế giá 10 đồng

Bảo chế và Tổng phát hành nơi :

Số 54 Mac-Mahon—SAIGON

CHOLON : Quảng Ký, Minh Lý, Nam Hải—SAIGON : Rison và Phú thợ Xuân (Chợ cũ)

CẦN MUA ĐẮT

Cần mua độ một mẫu Tây đắt để làm nghĩa địa, ở ngoại ô Saigon, hoặc Gia Định hay Cholon.

Hỏi ông kinh lý Dương, số 274
đường d'Arras Saigon.

THỜI TIẾN

ĐỐI MỚI

KIỂM CÁC BÁO NGOÀI QUỐC

GƯƠNG NGHỊ LỰC

Cập bến Nữu-Uớc vào năm 1888, trong túi chỉ có 5 đô la may chật vào tà áo, Adolph Zukor bắt đầu làm công việc ebay giấy cho một người bán kián bằng lồng các súi vật.

4 năm sau, anh ta là giám đốc một tiệm bán các thứ quần áo và khăn bằng lồng súi vật. Rồi anh chàng mờ một nhà hát bóng ở đại lộ thứ 6 ở Nữu-Uớc. Anh mua cuốn phim « Nữ hoàng Elizabeth » do Sarah Bernhardt quay và được số tiền lời 20.000 đô la. Zukor lại dùng một hàng phim mới mờ các đảo kép danh tiếng Fatty, Douglas Fairbanks, Rudolf Valentino và nhiều ngôi sao khác nữa.

DÙNG RUỘU BỊ HẠN CHẾ Ở THỤY SĨ

Ở Thụy Sĩ, việc dùng rượu từ nay bị hạn chế. Nếu một người dân muốn mua một chai rượu phải đến trinh với ban kiểm soát. Ban này có nhiệm vụ phải cấp bản điều tra, nêu kết quả xem ra liệu tên thi người ấy được phép mua nhưng nếu sức khỏe anh ta không chịu đựng được với rượu, giấy phép của anh hoặc bị giảm xuống hoặc rơi như vỡ giá trị.

PHỤ NỮ LAO ĐỘNG Ở MỸ

Quân lao động Mỹ vừa cho biết trong số 10 triệu phụ nữ làm việc ở Mỹ, số này đã có chồng. Theo bìn thống kê, chưa đến 1 phần trăm mỗi tháng kiểm đếm hàng năm hơn 2 triệu quân nhân Pháp và 80% lương mỗi năm 200.000 quan

PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN GIỐNG NHƠN TẠO ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở ĐÀI LOAN

Hai y sĩ ở Đài loan đã tiết lộ rằng sau khi áp dụng phương pháp truyền giống nhơn tạo trong vòng 3 năm, ông đã giúp cho 13 cặp vợ chồng hiến con sanh được những đứa con mạnh khoẻ như bình thường.

Tại xứ Trung hoa, tin tức này là một điều rất mới và phương pháp truyền giống nhơn tạo có thể nói là không được phổ thông.

Hai y sĩ tên là Kiang Wan Shuan và Wu Chia Tse đã tiết lộ với một hiệp hội y sĩ rằng trong phần nhiều các trường hợp, các ông đã lấy tinh khí của những người chồng để làm cho các người vợ thụ thai.

Tuy nhiên, các y sĩ đã tuyên bố rằng cần phải rất cẩn thận trong việc áp dụng phương



— Bay với tốc độ mau như thế, cánh tàu sẽ bị cháy mất.

— Cản mìn hơn nữa kia, tôi cảm thấy lạnh ở chân lâm.

NÚI LỬA VỀ UVE ĐÃ TẮT

Ngọn núi lửa Vésuve hoạt động từ đầu thế kỷ nay vừa rồi bắt đầu hết phun khói vào đầu tháng 12. Theo các nhà chuyên môn dự đoán thì ngọn núi lửa đã vừa lắp thành phố Pompéi và năm 1944, phun thạch do ngọn núi phun ra cũng tương tự các làng xung quanh bây giờ đã nguội Lâu.

KHÔNG CÓ NỮ CHÁNH KHÁCH TRONG NHỮNG BỮA TIỆC DO IKE MỜI

Mấy tuần qua, tổng thống Eisenhower có cho tổ chức 7 buổi tiệc lớn mời các nhân vật tài to mào trong giới chính trị Mỹ. Điểm đặc biệt là tổng thống không cho mời qua mặt phụ nữ mời đến dự tiệc cả.

Một nữ phóng viên trong một cuộc hội hiệp báo chí tổ chức trước ngày tổng thống đi dự hội nghị Tam Cường ở Bermudes có nêu một câu hỏi như sau :

« Ike có phải đã trả nên một người ghét phải yêu ? » Ike đã nhún nhaffen trả lời : « Không

CÂY NOEL KHÔNG LÒ

Trên công trường Rockefeller ở Nữu Uớc có dựng một cây Noel cao đến 25 thước, có 6500 bóng đèn điện màu sắc khác nhau.

NGƯỜI NGA THỰC HIỆN NHỮNG CÔNG CUỘC LÓN LAO Ở MIỀN BẮC SIBERIE

Theo lời các người Nhật từ Nahodka hồi hương thì Nga số đang xúc tiến công việc xây cất hai đường hầm ở dưới biển nối liền Sakhaline với Siberie.

Một số những người hồi hương khác nói rằng họ được thu dụng để làm con đường xe lửa thử nghiệm xuyên Siberie từ Taishes đến Komsomol.

NHỮNG NHÀ MÁY CHẾ TẠO PHI CƠ CẤT DƯỚI ĐẤT

Một nhà máy chế tạo phi cơ sắp được cất ở Thụy Điển, ngay dưới thành phố Linkoping trong những chiếc hang không lò. Xây dựng nhà máy có ý để tránh những cuộc dội bom nguyên tử. Quanh hầm có những ngôi nhà hoàn toàn bằng bê tông cốt sắt, trường sê dày đến 2 thước. Chương trình nhà máy này được lập ra ngay sau quả bom nguyên tử nổ ở Hiroshima.

ĐIỆN TÍN NGÀP TÒA BẠCH ỐC

Từ lúc ông nghị Mae Carthy, trong một bài diễn văn yêu cầu dân chúng gửi những bức điện tín lên tòng thống Eisenhower để phản đối con đường đổi ngoi của Chính phủ, tòa Bạch Ốc như bị ngập điện tín và điện tín. Trung bình cứ hai phút lại nhận được một bức. Một người cộng sự cho Ike đã phải tuyên bố : « Thật là một cuộc tòng đấu phiêu do ông nghị quận Wisconsin cầm đầu ».

VO SĨ JACK DEMPSEY, CƯU VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI SẮP THÀNH HÔN VỚI MỘT QUÀ PHU TRIỆU PHÚ

Võ sĩ Jack Dempsey, cựu vô địch thế giới hạng nặng năm nay được 38 tuổi vừa loan báo rằng ông đã định hôn với bà Estelle Auguste, 42 tuổi một quả phu triệu phú cư ngụ tại Palm Beach ở Floride.

Jack Dempsey và Estelle Auguste có cho các nhà báo biết rằng lễ thành hôn sẽ cử hành trước lê Chúa giáng sinh.

Võ sĩ Jack Dempsey đã kết hôn ba lần và bà Auguste đã kết hôn hai lần.

Người chồng sau chót của bà Auguste ta thế cách đây không lâu đã để lại cho bà gần 40 triệu mỹ kim.



— Lúc đến bên kia sườn nút đèn lồng tôi lại đều.cn sang mà !

phải như thế đâu, tôi muốn tổ chức ba bữa tiệc dành riêng cho phụ nữ, nhưng những người tôi hỏi ý kiến lại không bằng lòng với nhau về việc chọn những người bạn của họ để dự vào buổi tiệc.

NGOẠI TÌNH VỀ TÌNH THẦN CÙNG ĐƯA ĐẾN LY ĐI

Bà Ruby Irene Andrew đã bố chồng vì bà tự xem như là « người vợ tình thần » của cựu tòng thống Roosevelt. Bà khai trước tòa án Anh là đứa con trai của bà không phải là của chồng bà mà là của cựu tòng thống Mỹ mặc dầu bà không gặp tòng thống bao giờ cả nhưng bà tuyên bố bà đã sống với mặt tình thần với cựu tòng thống.

Quan tòa từ chối không bằng lòng cho bà đưa lý dí lấy là « ngoại tình về tình thần » tòa không can thiệp và chỉ khuyên bà đến hỏi ý kiến một nhà chữa bệnh về tần kinh.

VUA HÈ CHARLOT SẼ DU LỊCH NGA HAY TRUNG HOA ?

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, gia đình Charlé Chaplin ở Suisse từ ngày 7 tháng 12 năm 1952 chưa có ý định để rời khỏi nước này để đến ở một nước sau lưng Nga sô. Nhưng

Chaplin có ý định sẽ ngao du trong nhiều tháng hoặc ở Nga hay ở Trung Hoa. Cuộc du hành sẽ định vào tháng 12 năm nay.

Y VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

KỶ LỤC ĂN UỐNG

Phó tòng thống Nixon sau khi viếng Đông dương trở về Mỹ tuyên bố rằng cuộc Lành trình của ông ở trên bán đảo chữ S hết sức vất vả, nhưng không phải mệt vì phải mục kích chiến tranh, mà là vì... ăn uống.

Chỉ trong vòng năm hôm, cái bao tử tuy đã quen bơ sưa, tiêu túng của ông cũng phải khiếp đám lên vì số bơ dài yến mà Nixon là rao thực... nhân. Ông cho rằng quả là cái xí chiến tranh còn sót lại này đã chiếm giài quản quân thế giới về ăn uống. Trong khi ngay ở nơi lâm tiền, lâm của như dân kinh, mà tòng thống E. Senhower dài tiệc 7 lần trong vòng một tháng, đã bị các báo kêu ầm lên rằng ăn uống nhiều quá.

Chánh khách nước Mỹ nếu ở chơi lâu tì êm chán it ở Đông dương nữa, chắc sẽ còn biết đám lên vì số bơ dài yến mà Nixon là rao thực... nhân.

Chẳng thế mà luôn mấy năm nay, Đông dương đã đứng hàng đầu thế giới về sức tiêu thụ rượu sâm hành.

Đông dương lại nổi tiếng, cũng hơn cả toàn cầu, về buôn lậu đồng bạc.

Riêng Chợ Lớn đã lừng danh là một chốn ăn chơi bạc nhất, không phải chỉ riêng Đông Nam Á mà cả toàn cõi Á đông.

Và vẫn vẫn, nhiều chuyện quẩn quanh không làm sao xiết tả được. Dân kinh cứ dính vào thêm nữa thì biết; bày ra cả dây thời !



Ngoại tình tình thần

TOA án Anh vừa đưa ra xử một vụ ly dị khá đặc biệt. Bà Irene Andrew xin bỏ chồng vì bà tự cho mình là vị « hồn thê tình thần » của tòng thống Roosevelt, và tuyên bố rằng con trai mình không phải thuộc của chồng, mà là của cựu tòng thống Mỹ. Mặc dầu bà ha hao giri bà gặp Roosevelt nhưng luôn luôn bà vẫn sống đời lưu vong ông này trong tám tháng.

Nhưng lời tiên tri của nhà bồi án kia không được thiền thời địa lợi nên thầy coi tay coi tay rong đã phải đổi nghề. Còn nhà sản xuất phim Việt Nam, cũng nhằm mắt để theo con đường thầy bùa, tình chuyện may rủi đè... « 25 triệu đồng bào » kia, không gặp được nhân hòa, tài ròi cũng đến phải xoay nghệ.



Chưa từng có trong lịch sử Pháp

C ƯỘC bầu Tổng thống Pháp tại Versailles bắt đầu ngày 17-12 kéo dài đến 21-12, thứ năm còn lại hai ông Lanier (Thủ tướng, thuộc đảng độc lập nông dân) và Naegelen xã hội.

Khỏi chạy đua có lối một lò người, nhưng lần lượt ứng cử viên rút tên. Kể ra thì lần này là lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp mới có bộ tham mưu lần như thế để chọn vị Tổng Thống.

Thật là nhau tâm phản tán, dâng phái chen đua, tranh giành ánh hào quang.

Với cái nôi bộ chia rẽ, người ngoại cuộc sợ rằng Pháp sẽ mất nhiều ánh hào quang trên trường ngoại giao.



Quả bom Dulles

T RƯỚC ngày Pháp mở cuộc bầu Tổng Thống, quốc vụ khanh Mỹ, Ông F. Dulles thay ra một quả bom rất to Ông bảo :

« Pháp muốn tự vận thì làm lấy một mình » ; Nghĩa là nếu Pháp không phê chuẩn hiệp ước (C.E.D.) Cộng đồng phòng thủ Áo châu thì Mỹ sẽ di dời sang Mỹ, Mỹ không chờ đợi Pháp nữa.

Tiếp theo, Thủ tướng Anh, ông Churchill còn nhấn mạnh rằng « quyết định của Mỹ là quá清楚 (formidable) ».

Bí kít giữ Tây Đức và Anh Quốc, liệu Pháp có bắt tay được với Nga chăng ?

Kể ra thì lời cảnh cáo của Mỹ có một tiếng dội rất mạnh. Đã có hai nghị sĩ Quốc Hội ghi tên chất vấn chính phủ về vụ này. Tướng Montsabert, nghị sĩ sẽ hỏi chính phủ sẽ đối phó ra sao.

Nhưng chất vấn chính phủ nào ?

Nếu ông Lanier đặc cử Tổng Thống thì ông sẽ là ai đó ôn xì. Bằng không cũng là chính phủ mới. Èo le thay chè độ dân chủ đại nghị !



Phim thầy bói

N ỘI theo vết xe « Bến Cầu », phim « Nghệ Thuật và Hạnh Phúc » ra mắt đầu tháng 12 năm 1952 được mấy hôm rồi cũng rát lui có trật tự, vì khau khán giả. Họ cũng ăn i lúc đầu e iếu luon một lượt 6, 7 rạp như Bến Cầu, với hy vọng như một nhà bồi toán đã từng tuyên bố : « Trong 25 triệu đồng bào Việt Nam, cứ mỗi người chỉ bị tối một lần thôi là đủ cho tôi sống đầy đủ tròn đời ».

Nhưng lời tiên tri của nhà bồi án kia không được thiền thời địa lợi nên thầy coi tay coi tay rong đã phải đổi nghề. Còn nhà sản xuất phim Việt Nam, cũng nhằm mắt để theo con đường thầy bùa, tình chuyện may rủi đè... « 25 triệu đồng bào » kia, không gặp được nhân hòa, tài ròi cũng đến phải xoay nghệ.



CÔ LẬP HÓA

Bạn còn nhớ truyện Tàu lúc Trương Lương thời tiêu làm cho binh Sở tan rã. Chuyện ấy bạn đừng cho là tuyệt đối không có. Nguyên tắc làm cho kẻ địch không còn cùi cáp là một nguyên tắc lợi hại.

Bạn là người tranh đấu, bạn chờ thời cơ thường phương pháp ly giàn của kẻ địch. Lúc nào và ở trong cảnh nào bạn cũng có thể làm cho bạn có lập bằng cách lôi kéo đồng chí của bạn. Họ không những ly giàn, mà còn làm cho hàng ngũ của bạn thua thót dần, đe rồi chờ ngày tan rã.

Cô lập hóa đối phương có nhiều cách. Trương Lương thời tiêu là việc nhất thời, dùng trong trường hợp Sở Hạng Vương vỗ dòn vỗ địch lại thêm 8 ngàn đệ tử trung thành. Thời tiêu không phải là phương pháp khoa học đâu. Cái ý cô lập hóa của kẻ địch mới là điều đáng kể.

Đời nay, người ta có nhiều phương pháp khoa học hơn nhiều. Nhưng trung tâm chỉ quanh quần bên hai đường lối : một là phá hoại hàn ; hay là ném đạn dòi tách ra.

Trong số bạn bè của bạn, mỗi người có một sở hữu, có sở trường và sở đoản. Đối với người háo sắc thì kẻ địch dùng sắc đẹp ; đối với người ham tiền thì chúng cho tiền hoặc phương tiện làm giàu. Bè ngoài, thật là nâng đỡ. Mà kỳ trung là nô lệ hóa.

Bạn của bạn cứng tánh chẳng, không để cho mình bị lôi cuốn vì sắc đẹp hoặc vì phú quý chẳng, thì hoặc kẻ địch tìm cách ám hại, hoặc gieo sự phi báng chứng cho bạn ngờ vực, hoặc phi báng bạn làm cho đồng chí của bạn ngờ vực bạn.

Cô lập hóa là một thủ đoạn lợi hại mà bạn phải đề phòng luôn luôn. Đồng chí của bạn cũng người như ai, cũng muốn sung sướng, cũng dễ bị danh lợi quyến rủ. Dự phòng trước là thượng sách.

BẤT HỦ

SÁCH MỚI

Chúng tôi vừa nhận được :

SỨC KHOẺ CHỈ NAM

bản dịch theo Bác sĩ Hubert Swartout, do nhà xuất bản Thời-Tríệu Saigon gởi tặng. Sách in đẹp, bìa cứng, dày 450 trang, giá bán 120 đồng. Đây là một cuốn sách truyền bá vệ sinh và những cách thiết để gìn giữ sức khỏe, rất hữu ích.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

BỎI MỚI

1954 :

ĐÌNH CHIẾN Ở VIỆT NAM



Theo thường lệ, mỗi cuối năm dương lịch, các nhà chiêm tinh học tây phương đều có tiên đoán về những việc sẽ có thể xảy ra trong năm sắp tới. Dưới đây là những lời tiên tri của các nhà chiêm tinh danh tiếng Pháp nói về năm 1954, mà chúng tôi trích dịch để bạn đọc biết qua. Nhưng xin các bạn nên nhớ cho rằng đây chỉ là những lời bói toán mà thôi.—D. M.

1954 sẽ là một năm ôn hòa. Sự kiện này do một số nhà chiêm tinh dự đoán, sử dụng rong một đài hạt, nhất là thời tiết và cục diện chính trị. Về thời tiết:

— Mùa đông không đến nỗi cenger lạnh, mùa hè không đến nỗi oi bức quá.

Về chính trị:

Không có những sự khung hoảng quốc tế trầm trọng, trái lại thời thế trở nên yên tĩnh, quay về thương thuyết, đàm phán.

Quan trọng nhất là sự tiên đoán về việc kết thúc chiến tranh Đông Dương.

Dưới đây là sự diễn biến của thời cuộc, những hiện trạng sẽ xảy ra trong năm :

THÁNG 1. — Ngày 14 tháng 1 năm 1954, quốc hội Pháp đề cử tổng thống, ông Herriot sẽ không là ứng cử viên, sau cuộc tuyển cử tổng thống Pháp sẽ xảy ra một cuộc tranh thủ gay gắt trên chiến trường chính trị Tân Tổng thống sẽ thụ chức tại điện Elysée ngày 17 tháng 1. Ông Lanier, theo hiến pháp sẽ đệ đơn từ chức. Theo các nhà tinh thông về chính trị thì cuộc khung hoảng có thể kéo dài. Về phía các nhà chiêm tinh thì họ nhấn mạnh rằng lễ tấn phong tổng thống sẽ đến không hợp với sát gán ngay đêm ngày thực vào 18, 19 tháng giêng.

THÁNG HAI. — Người ta biết trước, sẽ có sự phát triển mạnh mẽ về dia bay, những dia bay có lẽ ở ngoài trái đất.

THÁNG BA. — Ngày 15 tháng 3 Pháp cần chuyển đạt tốt Hiệp đồng Quốc, đề án, yêu cầu giúp đỡ bình bị Châu Âu. Cũng trong kỳ hạn ấy hoặc xa hơn một ít nghị viện Pháp phải ngã ngũ theo hoặc chống phòng thủ Châu Âu. Đây là một trong những vấn đề thiết yếu nhất trong năm 1954. Trong sự chọn lựa cần thiết ấy có lẽ sẽ mang đến những sự thay đổi lớn lao về chính trị, khung hoảng nội các. Nghị viện có thể bị giải tán. Về phía các nhà chiêm tinh, người ta cũng phòng đoán như vậy. Cũng trong thời gian ấy, về mùa xuân, ngày 21 tháng ba, những lều chung hòa bình sẽ nêu rõ tại Đông Dương.

THÁNG TƯ. — Vì tin tưởng ở hòa bình Đông Dương, sự hoạt động về thương mại, kinh nghệ và trí thức phát triển mạnh, thị trường chứng khoán Pháp cao vọt lên. Số có sự kết thúc xung đột ở Châu Phi và Cận Đông.

THÁNG NĂM. — Nội các Pháp có thể khung hoảng vì vấn đề khoáng vật : mỏ than và dầu hỏa. Những biến cố quan trọng sẽ xảy ra ở Bi Lan và Ba Tư, những cuộc cách mạng có thể bùng nổ ở đây được.

THÁNG SÁU. — Có thể xảy ra những tai nạn lớn. Một chính khách tầm tiếng và một glò hoàng người Hồi Hồi bị đe dọa về tính mạng. Thị trưởng lung lay. Ở Bi có một cuộc phản đối chính trị. Cuối tháng, chiến tranh Đông Dương kết thúc.

THÁNG BÁY. — Vì nguyệt thực nên sẽ xảy ra nhiều cuộc động đất ở Áu Châu và Bắc Mỹ. Nái lửa ở Ái Nhĩ Lan và Ý Đại Lợi sẽ phun lợt. Những sự hoạt động chính trị lại tiếp tục để ký kết những thỏa thuận mới với các nước liên kết trong liên hiệp Pháp. Hòa bình ở Việt Nam.

THÁNG TÁM. — Sự hoạt động về kinh tế được thúc đẩy. Những sự thỏa thuận quốc tế sẽ ký kết giữa Ý và các nước láng giềng cũng như với Tây Ban Nha và Trung Âu.

THÁNG CHÍN. — Nga-Sô sẽ ký một hiệp ước về thề chẽ của Châu Âu.

THÁNG MỨT. — Những nhà chiêm tinh đoán sẽ có phong trào xã hội ở Pháp và Hiệp đồng Quốc. Có thể có sự thay đổi nội các Pháp. Người ta nhìn thấy sự chấn động và tội phạm sảy ra.

THÁNG MƯỜI MỘT. — Phe dân chủ sẽ có hy vọng làm cửa lồng số đông, phe cộng hòa Eisenhower sẽ điều đình với phe của Truman Stevenson. Những nhà chiêm tinh nhìn thấy một trận dịch về tệ liệt, những đám cưới và những sự kiện liên hợp trong triều đại này, rất mong manh.

THÁNG MƯỜI HAI. — Là một tháng mưa gió, lạnh lẽo.

NỐI TÓM LAI. — Năm 1954 là một thời kỳ trở lại yên tĩnh. Năm kết thúc chiến tranh và những cuộc xung đột đã phủ một màn tang trên những năm qua.

Năm 1954 sẽ kết thúc bằng lòng tin và hy vọng.

DUY SINH

(Viết theo tài liệu của France Dimanche)

Chung quanh vấn đề Nhóm Đời Mới

TRƯỚC ngày triệu tập Hội Nghị Toàn Quốc Báo Đời Mới có đưa ra một bản Tuyên Ngôn, gọi là của Nhóm Đời Mới, và dưới Tuyên Ngôn có mười người đứng tên.

Sau đó, một số người có tên trong nhóm có tham gia H. N. T. Q. với ý chí tranh đấu cho chương trình của mình.

Đề cho bạn Đời Mới xa gần biết rõ, chúng tôi xin nói rõ rằng nhóm Đời Mới với 10 tên công khai chỉ dành cho giai đoạn Hội Nghị Toàn Quốc mà thôi.

Trước biển chuyền của thời cuộc, số người chủ trương báo ĐỜI MỚI vẫn giữ vững lập trường độc lập của mình.

TRẦN VĂN AN
Chủ nhiệm
và bộ biên tập Đời Mới

Ông Nguyễn thế Truyền chủ báo Thân Dân kiện Đời Mới

Bản báo chủ nhiệm và quản lý có nhận được giấy Trường Tòa đòi đi hầu Tòa do đơn kiện của ông Nguyễn thế Truyền, chủ báo Thân Dân.

Ông Truyền cho rằng về « Công Dân » của báo Công Dân mà Đời Mới đăng tải trong số 85 là có ý si nhục ông. Ông xin Tòa đòi bồi thường thiệt hại danh giá một triệu đồng.

Sự đòi hỏi của ông Truyền không khôi làm ngạc nhiên nhiều người, nhất là giới hiền luật pháp. Vả vụ kiện này làm cho có kẻ không hiểu tại sao một người đã từng tranh đấu, và làm người « công » tức là sống đời công như ông lại không chịu nổi chỉ trích, phải đâm đơn kiện đồng nghiệp.

Với sự đòi hỏi thường một triệu, người ta có thể tin rằng nếu ông Truyền có quyền thế chắc là ông báu cát những người không đồng quan niệm với ông.

ĐỜI MỚI

ĐỜI MỚI số 91

Một câu đố

T RONG khoảng 1905-1910, là thời ánh hào quang của Nhật Bản đang lan tràn hào hĩnh thế giới và, vì đó, thế giới nêu lên vấn đề Hoàng họa (le péril jaune) để « coi chừng » con Rồng Đen đang vùng dậy. Dĩ nhiên là ai nấy đều muốn hiểu rõ về tinh chất của dân Nhật. Đồng thời họ cũng cần hiểu cả tinh chất của những dân tộc có liên hệ với Nhật, như Trung Hoa, Anh, Đức, Pháp và Nga (Mỹ hồi đó, còn đứng ngoài ngoài), để xét xem thái độ rất yếu (sẽ phải có) của mấy cường quốc nọ, đối với Phù Tang tam đảo.

Bởi vậy, một cơ quan ngôn luận trung lập ở Tây Âu hồi đó có mở ra một cuộc trưng cầu ý kiến độc giả, đúng hơn, là một cuộc đố. Họ đã ban đọc như sau đây : « Ở một tiệm giải khát nọ mở tại bờ biển miền Nam Pháp có sáu người khách vào hàng uống rượu khai vị. Rượu rót ra rồi, khách sắp nàng cốc thì có một con ruồi sà tới, đậu (hay bu cũng thế) vào ly của vị khách số 1. Người này giờ tay ra hiệu gọi hầu sang đến thay ly rượu đi. Con ruồi liền bay sang ly của vị khách số 2, người này vẩy tay sua con vật đi rồi nàng cốc uống.

Ruồi ta lại bay sang ly thứ ba, vị khách số 3 dang tay bắt bắt cốc lẩn ruồi đi. Ruồi không can thi vị bay sang bu vào ly thứ tư, vị khách số 4 run rẩy đuổi ruồi mãi không được rồi uất quá, gục xuống góé bàn lịm đi, mãi cho đến lúc thấy có tiếng gầm thét và tiếng súng sáu nổ yang, người đó ngước lên thì mới biết con ruồi đã rời cốc của mình sang đậu vào cốc của vị khách số 5, làm cho vị này phát cáu, thét lớn và rút súng định « hạ thủ » ruồi. Song ruồi vẫn bình an và bình thản bay sà vào ly số 6 rồi sa ngay xuống mặt rượu mắc kẹt ở đó để cho vị khách cuối cùng này nàng ly uống cả rượu... lần ruồi... Thế thi, xét qua thái độ của 6 vị khách, yêu cầu độc giả định xem mỗi vị thuộc về một dân tộc nào ? »

Giải câu đố

S AU một thời gian, tờ báo tuyên bố kết quả cuộc trưng cầu :

— Không có giải nhất. Vì người giải đúng đã định tinh chất dân tộc cho 6 vị khách như sau này :

« Khách số 1 là người Anh (sạch sẽ và phớt lờ);

Khách số 2 là người Pháp (trung dung, sạch sẽ vừa vừa, hơi hơi cần thận);

ĐỜI MỚI

THỦ ĐẶT LẠI VĂN ĐỀ

DÂN TỘC TÍNH

Khách số 3 là người Đức (nóng nảy, bồ chộp, cục cằn);

Khách số 4 là người Nga (già nua bất lực bệnh hoạn).

Khách số 5 là người Nhật (nóng nảy, kiêu căng, hào hùng);

Khách số 6 là người Tàu (chiu đựng do bần).

Định tinh chất thi đúng, song không được nhất vì người giải đã quên không ghi rõ là vị khách số 6 (mới ở

HÀ VIỆT PHƯƠNG viết

bên Tàu sang) vì nếu đã ở châu Âu lâu rồi thi cũng không đến nỗi « uống cát ruồi » như thế !

Ở đây không cần bàn đến điểm « sách mê » của nhà báo kia đối với Trung Hoa — Trung Hoa còn là con sư tử ngù mèt, ở đây chỉ cần bàn đến tinh chất dân tộc đã được lộ ra trong thái độ xử thế tiếp vật của mỗi vị khách trên đây.

Dân tộc tính

V ÀY thi bởi đâu mà dân Anh đã có được cái tinh gan là (flegme britannique), dân Pháp có được cái tinh chiết trung (eclectisme français), dân Đức cái tinh đột ngột (brusquerie germanique), dân Nhật cái tinh hào hùng (bravoure nipponne), dân Tàu cái tinh nhẫn耐 (résignation chinoise) ấy ?

Bởi đâu mỗi dân tộc lại có một tinh chất riêng biệt như vậy ? Riêng biệt đến nỗi, nếu họ có chung dung lau la với nhau ở cùng một nơi (như các khu, các tỉnh, kiều dân từ chiêng ở Hoa Kỳ) thi mỗi dân tộc vẫn cứ giữ nguyên lấy một bản sắc đặc thù của mình, riêng biệt đến nỗi tinh chất đó không tài nào thay đổi được dù dân tộc có bị phân tán (như dân Do Thái bị hâm vào cảnh vong quốc mãn kiếp).

Hơn nữa, dù trải qua mọi biến chuyển của thế sự, những sắc thái phụ có thay đổi đi song sắc thái chính, là tinh chất đặc đáo thi vẫn y nguyên.

« Khách số 1 là người Anh (sạch sẽ và phớt lờ);

Khách số 2 là người Pháp (trung dung, sạch sẽ vừa vừa, hơi hơi cần thận);

giải phóng lên, ấy thế mà thái độ thẳng trận của họ cũng vẫn nhiễm tinh chất chịu đựng, xuề xoà, gấp sao hay vậy ; như Nga, lúc đã thành Nga Sở, cũng vẫn chưa rũ bỏ được cái vẻ u uất cổ hủ của mình, khiến cho Xit ta lin đã phải hạ lệnh cho văn nghệ sĩ « sáng tác lại một nếp rung cảm mới, làm sao cho dân Nga bỏ được món nợ u hoài truyền kiếp di »; như Pháp dù gặp biến hay gặp thường, bao giờ cũng vẫn trung dung, và Đức thi uống rượu khai vị cũng như... uống máu quân thù, Juc nào cũng cung hục hặc, cũng hung hổ ; còn Tàu thi tự... « Khai thiên lập địa đến nay » bao giờ cũng như bao giờ : gấp chăng hay chờ đẽ mà « hầu lờ ! hầu lờ »...

Tại sao vậy ?

T AI sao mỗi dân tộc lại có một nếp sống tinh thần riêng biệt như vậy ?

Người ta đã mắt khá nhiều công phu để tìm hiểu vấn đề này. Nhất là giới văn hóa nước nhà thi, bắt đầu từ ngày noa sông được giải phóng, ai nấy đều có ý thức về tinh thần dân tộc thi ai nấy đều ý thức hay hữu ý, tìm hiểu tinh chất của dân tộc để mong hòa minh vào đời sống dân tộc. Do đó mà khi nghe kể lại câu chuyện trên, đã có người muốn thêm vào đó một vị khách số 7 là người Việt Nam, và cho vị khác này đã xác của mình sang ngồi ở một bàn khác, thường thức món khai vị, trước khi con ruồi rời cốc rượu của ông khách Pháp sang cốc khác, rồi mím mím cười thâm chè 6 vị kia là « hoài công..tức khi rời ruồi » ! Như vậy cốt để tỏ thái độ tránh hối chằng hổ mặt nào », thái độ « không muốn lỗi thời, thái độ « không thèm chấp quân nhặng », thái độ mà đại văn hào Lô Tấn đã gọi là tinh thần A Quay », nghĩa là tinh chất của người quân tử bì bỉ gấp phải đưa tiểu nhân đặc chi.

(xem tiếp trang 37)



ĐỌC bài này, xin bạn đọc hẳn cảm tình và thành kiến qua một bén, để cùng tôi nhận chân tình thế, xét sự thật, dù là sự thật ấy chưa chát đến đâu.

Chỉ đọc cái đề tài là bạn nhận ra một mâu thuẫn, vì có vấn đề Việt Nam trong khung cảnh quốc tế mà đảng lẽ không có vấn đề Việt Nam trong khung cảnh quốc gia. Đã trong quốc gia rồi sao lại còn vấn đề

Việt Nam, tức là quốc gia? Ấy là điều phi thường. Và phi thường vì nước ta bị hăm trong hoàn cảnh phi thường.

Ở đây, cũng như khi viết những bài trước, tôi chỉ là người viết báo tham khảo chính trị. Tôi không viết với tư cách một người cầm đầu một nhóm, một đảng, hay lãnh đạo một phong trào. Tôi chỉ làm phận sự một công dân Việt Nam, giúp bạn, nếu có thể gọi là giúp, có thêm tài liệu phản đoán.

Tất cả chúng ta, tất cả người Việt Nam đều mong mỗi hòa bình vẫn hồi trên đất nước. Và cũng không có mấy người Việt Nam, mặc dầu có, không muốn giành độc lập. Độc lập mà chúng ta mong mỏi và toàn dân hy sinh để tránh thủ, là độc lập dân tộc, nghĩa là không đòi chủ, không giải thoát một sự bóc lột hay áp chế này để chịu một sự áp chế khác. Cũng không vì tinh đồng bào mà dè cho một số rất nhỏ người Việt thay thế người ngoại quốc mà áp chế toàn dân.

Độc lập mà chúng ta giác ngộ là giải thoát con người trong xã hội và giải thoát dân tộc trong nhân loại. Có lần chúng tôi nêu cao quan niệm độc lập với bạn về hai mặt dân tộc và nhân loại. Vậy xin không trả lại.

Chúng tôi cũng có giải rõ thế nào là hòa bình chân chính. Giờ, ta thử đặt vấn đề Việt Nam giữa người Việt Nam.

Trước hết chúng tôi tin chắc rằng bạn không muốn thấy cảnh nỗi da xáo thịt, mà nhứt là không muốn ở trong cảnh, dù là bạn đứng về phe chủ động, hay là bạn có thể tránh được người ta xấu xé bạn. Cảnh giết lẫn nhau giữa người một nước, sau nhiều năm kinh nghiệm và nhiều năm trông thấy ở nước ta và ở nước người, không bao giờ giải quyết được vấn đề hòa bình, không đem lại phúc lợi cho ai cả, cho cả người cai trị cũng không có.

Sự chém giết kêu gọi sự chém giết (Le crime appelle le crime; la violence appelle la violence). Mà phẩm đã là người tiên từ xã hội phong kiến đến xã hội ngày nay, thi ai ai cũng tinh

ĐẶT VĂN ĐỀ

VIỆT - NAM

trong khung cảnh quốc-gia

* TRẦN VĂN ÂN viết *

cảm, cũng thương ghét, oán thù, ác nghĩa. Thi bạn có chắc rằng người ta, dù là giữa đồng bào, có thể tránh được chặng sự thi án trả oán? Khi người ta trả oán (règlement des comptes) trong một phạm vi rộng rãi, thì sự trả oán này chỉ dào sâu cài hố « oán hận » giữa người một nước; không những thế, nó còn gây nên một phản động lực mạnh, dè rời sanh ra cảnh nỗi da xáo thịt.

Mạnh như Hitler kia, có một số đông quần chúng theo, có mục tiêu bên ngoài để cho nhân dân nhìn vào mà quên nội bộ, còn phải hư việc cả thay! Một chế độ dựng nên bằng vũ đong, có thể đứng được. Nhưng trong thời gian, chế độ ấy không có nghĩa gì cả.

Đó là tôi nói chung, không ám chỉ ai là bạo tàn, vì ai cũng có thể bạo tàn. Đứng trên lập trường nhân dân, điều mà chúng ta quyết muốn, là tránh bạo tàn cho nhân dân, vô luận ở đâu lại, và lại bằng cách nào, bằng danh từ tốt đẹp, hoặc bằng « bạo tàn ».

Ngo như năm 1945, dân tộc ta giành xong độc lập, và vô luận nền độc lập ấy có màu sắc nào, thi đến nay nội bộ Việt nam đã hướng về một chiều, và đã trở nên một quốc gia thống nhứt có màu sắc chính trị rõ rệt của nó.

Đang này, cuộc tranh thủ độc lập kéo dài mãi đến nay. Ở đây ta không nên động đến phần lỗi phải mà chỉ nhận ra một thực tại. Thời gian trải qua, sự vật biến, chính tình biến. Rõ rệt là hiện nay, mặc dầu toàn dân đều mong mỏi độc lập và hòa bình, người Việt nam chia ra đúng về hai khối, Nga Hoa và Pháp Mỹ. Vẫn có người không theo khối nào, chỉ biết có dân tộc Việt nam, muốn làm cách nào có thể đứng trung lập mà giành và giữ được độc lập, nhưng số người này không dựa vào đâu mà tranh đấu.

Nhận ra sự chia phân dân tộc không

phải là cho ai phải ai quấy, bởi vì phải quấy vốn tuy lý tưởng; mà nhận ra là xét rõ thực tại.

Biết như vậy là nhìn nhận có vấn đề Việt Nam trong khung cảnh quốc gia. Dù ta có muốn chối cãi cũng không tránh được thực tế. Thực tế bắt ta phải đếm xỉa đến những dư kiện (données) cụ thể.

Ta muốn đặt chặng vấn đề hòa bình dân tộc, có thể nào ta bỏ được dữ kiện nói trên.

Về vấn đề này, báo Journal d'Extrême Orient ngày 15-12, có trích đăng một đoạn bài xã luận của hai tờ báo « Science Christian Monitor » (Mỹ) và « Marchés coloniaux » (Pháp), đại dè như sau đây :

« Viễn ảnh định chiến ở Việt Nam và luận với giá nào, do Paris định đoạt, làm người Việt đâm lõi. Định chiến như thế ấy (do Paris quyết định) có nghĩa là Pháp bội phản. Và cuộc điều định sẽ gây ra một sự ngã ngũ lớn giữa người Việt Nam, một số lớn phản tử ái quốc sẽ về với ông Hồ Chí Minh. Trong giờ này điều định có nghĩa là đầu hàng cộng sản ». (Lời của báo Mỹ nói trên).

Còn báo « Marchés Coloniaux » thì cho rằng :

« Việt Minh có một chính phủ mạnh, một bộ đội thiện chiến, dựa vào phương pháp có hiệu quả chắc chắn. Sự khốn khổ là, người Việt Nam mặc dầu đồng ý về sự cần thiết tập hợp lực lượng quốc gia trong một liên hiệp quốc gia để đương đầu Việt Minh, họ lại không tìm ra con đường thỏa thuận khi phải qui định phương tiện. »

Đang tải ý kiến trên, báo J.E.O. đã làm phản sự thông tin, đâm nhìn vào thực tế. Kẽ ra cũng đáng khen.

Chúng ta sở dĩ nói đến ý kiến của hai tờ báo Mỹ Pháp, vì Việt Nam có định đáp với Pháp Mỹ.

Khi ta nói đến hòa bình dân tộc là ta nhầm vào sự kiến lập một quốc gia thống nhứt, có một chính phủ. Và ta cũng không quên điều hòa xã hội, làm cho không có đảng này đàn áp đảng kia, phe này sát hại phe kia. Đó mới là hòa bình toàn diện, hòa bình dân chủ.

Cũng có thể có hòa bình một khi có một đảng thật mạnh dùng vũ lực mà thiết lập trật tự của mình. Nhưng đó không phải là hòa bình dân tộc, mà chính là thiết lập trật tự của một phe người. Thi ra vấn đề hòa bình thực sự vẫn chưa giải quyết.

Cách thiết lập hòa bình như trên là hạ sách. Hạ sách có khi cũng được áp dụng tùy hoàn cảnh. Còn trung sách và thượng sách.

Trung sách là cả hai bên đều phải nhờ ngoại thế mà thiết lập hòa bình xứ sở rồi để cho ngoại quốc dàn xếp việc nước minh trong một thời gian. Thượng sách là nhận chọn tình thế, bắc đầu gây lên cái thế nhân dân về cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần.

Ta muốn đặt chặng vấn đề hòa

bình dân tộc, có

thế nào ta bỏ được dữ kiện nói trên.

Về vấn đề này, báo

Journal d'Extrême Orient ngày 15-12, có trích đăng một đoạn bài xã luận của hai tờ báo « Science Christian Monitor » (Mỹ) và « Marchés coloniaux » (Pháp), đại dè như sau đây :

« Viễn ảnh định chiến ở Việt Nam và luận với giá nào, do Paris định đoạt, làm người Việt đâm lõi. Định chiến như thế ấy (do Paris quyết định) có nghĩa là Pháp bội phản. Và cuộc điều định sẽ gây ra một sự ngã ngũ lớn giữa người Việt Nam, một số lớn phản tử ái quốc sẽ về với ông Hồ Chí Minh. Trong giờ này điều định có nghĩa là đầu hàng cộng sản ». (Lời của báo Mỹ nói trên).

Còn báo « Marchés Coloniaux » thì cho rằng :

« Việt Minh có một chính phủ mạnh, một bộ đội thiện chiến, dựa vào phương pháp có hiệu quả chắc chắn. Sự khốn khổ là, người Việt Nam mặc dầu đồng ý về sự cần thiết tập hợp lực lượng quốc gia trong một liên hiệp quốc gia để đương đầu Việt Minh, họ lại không tìm ra con đường thỏa thuận khi phải qui định phương tiện. »

Đang tải ý kiến trên, báo J.E.O. đã làm phản sự thông tin, đâm nhìn vào thực tế. Kẽ ra cũng đáng khen.

Chúng ta sở dĩ nói đến ý kiến của hai tờ báo Mỹ Pháp, vì Việt Nam có định đáp với Pháp Mỹ.

Khi ta nói đến hòa bình dân tộc là ta nhầm vào sự kiến lập một quốc gia thống nhứt, có một chính phủ. Và ta cũng không quên điều hòa xã hội, làm cho không có đảng này đàn áp đảng kia, phe này sát hại phe kia. Đó mới là hòa bình toàn diện, hòa bình dân chủ.

Cũng có thể có hòa bình một khi có một đảng thật mạnh dùng vũ lực mà thiết lập trật tự của mình. Nhưng đó không phải là hòa bình dân tộc, mà chính là thiết lập trật tự của một phe người. Thi ra vấn đề hòa bình thực sự vẫn chưa giải quyết.

Cách thiết lập hòa bình như trên là hạ sách. Hạ sách có khi cũng được áp dụng tùy hoàn cảnh. Còn trung sách và thượng sách.

Việt Nam ứng nhận một nền hòa bình nữa chừng, hòa bình bể mẽ, tức là hòa bình do « hạ sách » nói trên thiết lập, vì trong đó có một số lớn đồng bào bị sát hại và nhân dân không được hưởng những điều mong mỏi là phẩm giá con người được tôn trọng và tự do cá nhân cùng tự do dân tộc được kính nể.

Không ai chối cãi được rằng phẩm duy thuộc một khối, lại đặt mọi vấn đề sanh sống và cả lý tưởng trong khung cảnh khối ấy, thi vấn đề quốc gia dân tộc không còn, chỉ còn người của khối.

Đã không ứng hòa bình nữa chừng, thi chắc đồng bào ta cũng không thích hòa bình bị ngoại thế trùm lên trên, tức là thứ hòa bình do « trung sách » nói bên trên thiết lập. Nhưng nếu nội bộ đám người gọi là « quốc gia » không giải quyết để tạo điều kiện có thể bắt đầu gây lên một sự chênh lệch (nghĩa là có tương quan lực lượng phản nào) thi tôi e khó mà tránh được thứ hòa bình của trung sách.

Hòa bình « thượng sách » mà tôi gọi là hòa bình toàn diện, hòa bình nhân dân, càng tốt đẹp bao nhiêu thì sự thực hiện càng khó bấy nhiêu. Ở đây, bạn đọc sẽ lượng giải cho tôi, nếu tôi nói không hết lời vì không thể nói hết được.

Khi bạn lấy công tâm mà nhìn vào nội bộ « quốc gia » bạn không tránh được một cảm giác bi quan. Bạn sẽ tự hỏi làm sao gỡ nỗi bao nhiêu gút mắc, lấy đâu mà dàn xếp những cái trở lực nặng nề, khi con người đã quen sống chủ ông khát nơi; làm sao đào tạo nỗi một đời sống nhằm về phúc lợi chung khi mà người ta cố lo bảo vệ sự nghiệp riêng.

Vẫn biết hoàn cảnh phi thường rắc rối của phe « quốc gia » là do quân đội viễn chinh Pháp tạo nên, nhưng ta đừng dỗ trợ lối cho họ. Một phần lỗi lớn vốn ở nơi tư cách người mình.

Khi tôi dở vấn đề hòa bình nhân dân và làm bộc lộ bao nỗi khổ khâm, không khỏi bạn cho tôi là lý luận suông. Bạn sẽ bảo thôi thi hoặc ta ứng hòa bình trung sách hay hòa bình hạ sách để hơn. Tôi xin thưa quyết với bạn rằng, áy không phải là luận suông.

Xưa nay những cái thành công lớn trong lịch sử đều bị người ta cho rằng không thể thành công trong lúc đầu. Điều tôi cần là phải có người tin quyết và có chí kiên trì. Điều mà bạn nên đề

y là cái gì không có tâm hồn, tức là không có lý tưởng đều bị tan rã trước gió mưa. Cái mà bạn thấy vững chắc như thành trì có thể đồ sụp như lâu giấy của thợ masonry, một khi mưa gió đánh tan.

Vì không thể nói hết được với ban, tôi xin bạn hãy chịu khó suy luận, bạn sẽ nhận ra những yếu tố cần có để xây dựng hòa bình nhân dân, tức là một nền hòa bình bảo vệ sự tồn tại của dân tộc.

Nói hòa bình nhân dân tức là nói không loại bỏ phần tử ái quốc nào, hay đảng phái nào. Chỉ có khác là không để cho một đảng nào hay một nhóm của người Việt Nam nào thay mặt một cường quốc mà thống trị nhân dân.

Tôi vẫn dư biết rằng trước một sức mạnh phi thường, sức mạnh của phản nhân loại, làm sao số người thiện về sức mạnh ấy cũng đồng hồn. Nhưng nếu ta sụp mạnh là ta mất lẽ sống của con người. Thi thà ta nói hồn với quốc dân rằng ta ứng chịu làm hành tinh của nước mạnh còn hơn tuyên bố với dân chúng là ta có quốc gia dân tộc.

Nếu ta tin tưởng có thể bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam mà người Việt Nam cũng hưởng được phúc lợi đầy đủ trong hiện tinh thế giới, thi ta cứ nói ra đi, và chủ trương sáp nhập dân tộc Việt Nam vào khối mà ta theo. Chứng ấy không còn mắc về các vấn đề quốc gia nữa.

Bằng như ta tin rằng trong hiện tinh thế giới phải dùng đơn vị quốc gia dân tộc để mà tham gia sự hiệp lực quốc tế trong công cuộc xây dựng hòa bình nhân loại, thi ta phải làm cho đơn vị quốc gia dân tộc được phát triển, để chờ ngày toàn thể dân tộc thế giới đều đạt đến một trình độ có thể bỏ đơn vị quốc gia dân tộc mà kết thành đơn vị nhân loại.

Bạn sẽ cho tôi là người màu thuần vi thường nhứt tôi có những quan niệm xã hội, Không, tôi không màu thuần. Mặc dầu tôi là người có lý tưởng xã hội, chủ trương nhân bản mới, tôi không chủ trương đốt giai đoạn.

Và với tư cách người để xuống nhân bản mới, tôi không tán thành giết người để mà thiết lập trật tự theo lý tưởng của mình, và với tư cách một người tôn trọng chủ nghĩa xã hội tôi ứng chịu một chế độ trong đó có nhiều chánh đảng có đủ màu sắc chính trị, với điều kiện là không đảng nào được vô trang, hay được dùng bạo động mà dân áp đảo khác.

TRẦN VĂN ÂN

ĐÃ là một động vật có hình hài, sinh ra thì rồi có lúc chết; điều này lại đưa đến một hậu quả khác là chúng ta, ai ai cũng có thể giết người được cả, mà chính ra thường thường không mấy ai muốn giết chóe làm gì. Con người sinh ra vốn có hoài vọng cao xa là muốn biết nhiều, hiểu rộng, do đó rồi để ra biết bao nhiêu là quan niệm, lý luận khác. Nếu đặt trong một thế giới thần tiên bất tử, có tranh luận với nhau cũng không thể nào biến thành cãi cọ được, một mặt khác, đã cãi cọ với nhau, thì dù là thần tiên đi nữa, mấy ai muốn nhận mình là nói bậy, làm cảng?

Trong xã hội giữa người với người, tình thế thật khác hẳn. Trong một đám cãi cọ với nhau, hai bên đều nhìn nhau hậm hực và gắt gáy, sao đổi phuong pháp ghét thế! Rồi càng nhìn nhau càng ghét bao nhiêu, thi ý lẽ ngó qua thi cứng, nhưng thật ra là bối rối — tình trạng này xô đẩy cho đến lúc phải có một bên bị tàn sát ngã gục mới được, và bên còn lại tha hồ nêu cao lõi phải của mình.

Cho nên, nếu « Cam » giết « Quít » thì « Cam » có lý, nếu « Quít » giết « Cam » là Quít có lý vậy. Chúng ta thử nhìn lại ngược giờ thời gian mà xem, à thi ra từ xưa lâm đà có rồi, đây là một phương pháp có tự ngàn xưa để « tìm cho ra lý lẽ » giữa loài thú với nhau. Ai không hiểu trong chốn sơn lâm, lõi phải bao giờ cũng về sư tử?

Đây là một sự thật rành rành giữa xã hội loài người, nó diễn tả được tinh chất của lịch sử nhân loại, cho đến thời bấy giờ, ta thử nhìn kỹ lại mà xem. Xưa kia Galilée tim ra được quả đất tròn mà mang lụy vào thân, người ta cưỡng bức Galilée phải cải chính điều đó, có như vậy là « lỗi » tại Galilée là một con người có thể xác, có sống, có chết như mọi người khác, có thể bị đánh đập, đau đớn vì tra tấn được. Thời bấy giờ mà phải tranh luận cùng Galilée thật là mệt, phải chi Galilée mà một bậc thần tiên bất tử chẳng hạn, ai dám bảo ông ta nói xẳng, ừ, mà có như vậy, thật là mệt nữa, còn khổ mãi vì câu chuyện quả đất tròn hay vuông. Người ta đã bày ra phòng tra tấn, ngực thất, đoạn đầu dài trước mặt Galilée, nội chứng đó cũng đủ tỏ ra rằng Galilée nói bậy rồi, Galilée mà công nhận mình trái, thi tôn giáo đương thời lại càng tin minh là phải vậy. Việc thật rõ ràng và giản dị.

Kể ra thi cái lỗi gây sự như vậy cũng tiện lợi đep để và có kết quả đấy. Từ những cuộc chiến tranh tự ngàn xưa, cái cuộc chiến tranh sát phạt nhau vì tôn giáo, từ đời Thập tự chinh, đến các cuộc chiến tranh gần đây để truyền bá đạo giáo, có súng ống đi kèm, cho đến cuộc chiến tranh Mussolini thôn tính Á để truyền bá văn minh bằng xe tăng và tàu bay, tất cả những điều đó không có gì lạ, con người sinh ra đã thừa hưởng máu đó rồi.

Nếu súng Ý tối tàn hơn, lính Ý bắn giỏi hơn, thi Ý đem văn minh sang truyền bá ở Á, nếu Á có súng tối tàn, bắn giỏi, giết khỏe hơn, thi ngược lại, Haile Sélassié lại đem văn minh sang truyền bá ở Ý, có vậy thôi.

Trong con người chúng ta có máu của con sư tử oai



hung, nên chúng ta bắt chấp cả lý lẽ. Ở trận mạc, muốn có chiến công là phải có tài sờn kết liễu sinh mạng của đối phương.

Phương pháp tốt nhất để khóa miệng người nào tưởng minh có lý và làm le muôn cãi, là treo cổ người ấy lên. Lời nói chỉ cần thiêt khi minh không đủ sức mạnh để bắt kẽ khác thừa nhận ý kiến minh. Một mặt khác, ai có sức mạnh và chỉ hành động thôi, lại không mấy khi nói. Họ không cần đếm xỉa đến lý lẽ làm gì.

Nói cho cùng, chúng ta nói là để chinh phục ảnh hưởng của kẻ khác, và khi biết rằng chúng ta thừa sức nói cho họ nghe, vậy nói để làm gì, có phải thừa không?

Về điều này, trước kia, Hội Quốc liên quả thật đã nói rất nhiều, bàn tán hò hào rất dữ trong kỳ chiến tranh xâm chiếm Mãn châu và chiến tranh Ý-Á.

Đáng tiếc, Hội Quốc liên trước kia thật là thiếu tư cách. Rồi với cái lối lấy uy lực ra mà làm lè phải đổi lúc thấy thật là phi lý, luôn cười, thi dụ như dạo trước lúc mà người Nhật tưởng rằng cứ dội thật nhiều bom đạn vào là tẩy sạch được đầu óc chống Nhật của dân Trung hoa.

Cho nên tôi không muốn sờm thừa nhận rằng con người chúng ta sống theo lẽ phải nhiều.

Trước nay, tôi vẫn cho rằng Hội Quốc liên là một Đại học đường về Sinh ngữ dạy giỏi nhất, bởi vì, người nói, người dịch, người nghe, ai cũng có dịp đem ra ứng dụng rèn thêm về sinh ngữ các nước. Tôi có một người bạn cũng đã dự Hội nghị Quốc liên, anh ta bị ngọng lâu năm, thế mà ở Genève được sáu tháng, dự Hội nghị nhiều, chứng nói ngọng lành hẳn.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là Hội Quốc liên là nơi để trao đổi ý kiến, là một cơ quan thiết lập ra chỉ để bàn cãi, thế mà ở đấy lại có hai hạng : hạng « To móm » và hạng « Ngắn Họng » ; hạng To Móm là hạng có « Quả Đẩm Mạnh », hạng Ngắn Họng là hạng có « Quả Đẩm Nhẹ », ngắn thay, nếu đó không phải là một điều ngu xuẩn thì cũng là trò lừa bịp thôi ! Thật là....!

Dù sao tôi vẫn phải nhận rằng đó chẳng qua là con người đã thừa hưởng cái thú tính đó cho nên bọn có « Quả Đẩm Mạnh » mới là bọn hung biện nhất ! (Làm giống như hễ bọn nào mà « Quả Đẩm Nhẹ » thi đều ăn nói không ra đầu, ra đuôi ! Và tôi muốn dùng tiếng « súc vật » ở trên đây, chứ chinh ra tiếng này mới là đúng nghĩa nhất).

(còn một kỳ)

« TÌM LỐI SỐNG » HÀN CHÂU dịch



ĐỜI MỚI số 91

BẮP THỊT MẠNH

của LÂM NGỮ ĐƯỜNG

thừa nhận rằng con người chúng ta sống theo lẽ phải nhiều.

Trước nay, tôi vẫn cho rằng Hội Quốc liên là một Đại học đường về Sinh ngữ dạy giỏi nhất, bởi vì, người nói, người dịch, người nghe, ai cũng có dịp đem ra ứng dụng rèn thêm về sinh ngữ các nước. Tôi có một người bạn cũng đã dự Hội nghị Quốc liên, anh ta bị ngọng lâu năm, thế mà ở Genève được sáu tháng, dự Hội nghị nhiều, chứng nói ngọng lành hẳn.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là Hội Quốc liên là nơi để trao đổi ý kiến, là một cơ quan thiết lập ra chỉ để bàn cãi, thế mà ở đấy lại có hai hạng : hạng « To móm » và hạng « Ngắn Họng » ; hạng To Móm là hạng có « Quả Đẩm Mạnh », hạng Ngắn Họng là hạng có « Quả Đẩm Nhẹ », ngắn thay, nếu đó không phải là một điều ngu xuẩn thì cũng là trò lừa bịp thôi ! Thật là....!

Dù sao tôi vẫn phải nhận rằng đó chẳng qua là con người đã thừa hưởng cái thú tính đó cho nên bọn có « Quả Đẩm Mạnh » mới là bọn hung biện nhất ! (Làm giống như hễ bọn nào mà « Quả Đẩm Nhẹ » thi đều ăn nói không ra đầu, ra đuôi ! Và tôi muốn dùng tiếng « súc vật » ở trên đây, chứ chinh ra tiếng này mới là đúng nghĩa nhất).

(còn một kỳ)

« TÌM LỐI SỐNG » HÀN CHÂU dịch



ĐỜI MỚI số 91

TIẾNG VIỆT ĐÁNG YÊU



TIẾNG nói ở trên thế giới nay được chia ra thành ba loại :

1) Loại nhiều âm hay âm rời (langue polysyllabique ou langue flexionnelle) như tiếng Pháp và đa số ngôn ngữ

châu Âu :

2) Loại âm định (langue agglutinante) nhiều âm nhưng đọc không rời ra như loại tiếng thứ nhất), như tiếng Nhật, tiếng Mông Cổ và đa số ngôn ngữ các giống người ở bờ biển;

Loại một âm (langue monosyllabique) như tiếng Việt và đa số ngôn ngữ châu Á và trên các đảo,

Riêng đối với tiếng Việt, vì là đơn âm nên mỗi khi cần ghép ý (hội ý) để tạo ra một chữ mới (một tiếng mới) thì người ta dựa vào một âm gốc (căn ngữ, radical) — phần lớn do phép hàn thanh mà đặt ra — rồi theo một trong hai cách sau này :

1) Biến chuyển mực độ của thanh âm tiếng gốc đi (gọi là *ngón tiếng*) :

2) Thêm một âm phụ vào đầu sau hay đằng trước âm gốc (gọi là *dệm tiếng*).

Phép ngắn tiếng

ĐẶC điểm của thứ tiếng đơn âm là rút ngắn tiếng lai (contraction) nên ít khi dùng đến lối dệm tiếng, mà trái lại, luôn luôn dùng lối ngắn tiếng để mà ghép ý mới vào ý của âm gốc hòng đặt ra tiếng mới.

Do đó mà tiếng Việt chỉ có một số ít âm gốc (thường được gọi là *vần*) rồi đem biến chuyển mực độ phân thanh của âm đó để cấu tạo ra tiếng mới.

Tỷ dụ : theo sự bắt chước tiếng đồng thiêng thiên nhiên mà đặt ra âm RU (để chỗ sự trạng ; lấy âm thanh làm cho người ta dùi tâm hồn đi). Thi trạng thái của kẻ được RU thường thường vẫn là trạng thái không cứng rắn, trạng thái mềm mèm, trạng thái rú rú.

Do đó mà cái gì gần giống trạng thái RU thi được liệt vào trạng thái RÙ (gà rú lồng ru rú xuống). Rồi cứ thế, cái gì quá độ ru thi là rú quá độ rú là rú. Và ngược lại, cao quá độ RU là rú (thết lén).

Như vậy, theo âm giai của Nhạc mà đặt âm độ cho mấy tiếng trên đây,

GHÉP Ý VÀ CHUYỂN THANH

ĐÁNG TÂM THÀNH viết

ta sẽ có một bảng danh từ, đặt ra theo phép ghép ý dựa vào lối bắt chước âm thanh thiên nhiên để mà hình dung ra sự trạng (nghĩa là dùng phương pháp thứ ba của luật cấu tạo ngôn ngữ là phép tượng hình, tức là tưởng tượng ra hình thù của sự vật). Bảng đó như sau đây :

RÚ được ghi âm độ bằng dấu ngã,
RU { RÚ được ghi âm độ bằng dấu sắc,
RÚ { RÚ được ghi âm độ bằng dấu huyền,
RÚ { RÚ được ghi âm độ bằng dấu hỏi.

Tiền đây cần nhấn mạnh vào điểm này là *có tiếng rồi mới có chữ* (dùng để ghi tiếng), có tiếng rồi mới có sự biến chuyển của tiếng gốc đi (để tạo tiếng mới) và để ghi sự biến chuyển về âm độ của tiếng, ghi ở chữ Việt, người ta mới dùng đến các dấu.

Vậy dấu chỉ là một phù hiệu để ghi mực độ của âm thanh thôi ; không thể bỏ được nó ; chỉ có thể thay nó bằng một phù hiệu khác (chữ cũng là một thứ phù hiệu).

Đó là nhận xét thứ nhất về tính chất cực kỳ uyên chuyển, cực kỳ linh động của tiếng Việt, khiến cho người minh hẽ cắt tiếng lên nói — chỉ nói thôi — là người nước ngoài, không biết tiếng Việt mà lại có lỗ tai thầm âm, tất đều phải cho là ngôn ngữ Việt Nam « chứa đựng nhiều chất nhạc lắm. »

Ở đây chưa cần bàn đến ưu thế tất nhiên sẽ có của tiếng minh ở trên lãnh vực Nhạc sau này, ở đây hãy trả lại vấn đề cấu tạo tiếng mới (bằng phép hội ý phối hợp với phép tượng hình) để chứng minh rằng : rất có thể làm giàu cho tiếng Việt bằng hai lối :

GHÉP Ý, GHÉP HÌNH :

Tỷ dụ :

NGÀ, nghĩa là trạng thái quá cái độ ngà ngà ;
NGÀ NGÀ thi có (say rưốu) NGÀ, thi là ngà sát mặt đất rồi.

TÀ (lá tà) quá độ là tà ;
TÀ (rách) quá độ tà tà
TÀ (tan tà) quá độ tà.

2) GHÉP CHỮ (ròn hai tiếng làm một) :

Tỷ dụ :
Phát không? đã rút lại thành PHỎNG? ;
Anh ấy, cô ấy, ông ấy, v.v... rút lại thành
ANH, CÔ, ÔNG, v.v... (tiếng thường dùng trong Nam) ; riêng có tiếng GIA (thay tiếng nô, va, hồn, thông dụng ở

Kỳ sau :

CHÈN Ý và ĐEM THANH



Nguyễn Xuân Chƣơng Hanoi.— Các mục ông giài đáp trong báo « Bời Mới » tôi đều tán thành nhưng mà, tôi phải diễn lên vì ông, trong số báo 88 ở mục trả lời ông Hồ hữu Lộc ở Nam vang, tại sao ông trả lời cho người ta như thế? Tôi là một trong những nạn nhân về câu trả lời ấy vì tôi đang yêu và đang bị gia đình người yêu phản đối. Ông không có trái tim hay sao?

TRẢ LỜI: Tôi cũng mất ăn mất ngủ vì câu trả lời đó. Tiếp được thư bạn, tôi đã dở lại xem số báo đó thì biết là nguy hiểm. Thợ nhà in tự động bỏ dở một dòng cho vừa quên mà quên báo cho tôi biết. Dòng chữ bị bỏ đi là: « Nhưng cẩn cứ vào đâu mà ông biết người đó không có căn bản chắc chắn? » năm sau cùng câu trả lời trên.

Còn tại sao tôi trả lời cho ông Lộc như vậy, vì lá thư ông Lộc dài lầm kẽ rõ nhiều tội của người thanh niên kia, tôi phải tóm tắt lại mời đăng vào báo được. Bạn thử nghĩ có người con gái nào mồi lòn lòn bắt được thư của con trai mà chẳng rung động và rung động là bước đầu của yêu đương.

Hiện nay có một số thanh niên, một số rất ít thôi đã lợi dụng chỗ yếu đó của bạn thiếu nữ để sấp đặt nhiều mưu mô, cạm bẫy những con chiên hiền lành và bờ ngỡ để rồi làm dở dang nhiều cuộc đời, trả lời cho ông Lộc như thế, tôi giúp ông ta phương pháp để hưởng dẫn cô em. Nhưng tôi vẫn chưa tin sự nhận xét của ông Lộc, có thể ông Lộc vì tham của, tham danh mà chè người kia nên tôi đã hỏi gắt ông ấy bằng câu sau cùng:

Cẩn cứ vào đâu mà ông biết người đó không có căn bản? vì thợ nhà in bỏ mất câu đó nên tôi đã vô tình uang tội xui người làm việc không phải, xin lỗi các bạn nhé.

D.V.N. Saigon.— Theo tình trạng hiện thời trong xứ ta, thuyết: « không con đẻ nổi đồng là bất hiếu » còn hợp thời không?

TRẢ LỜI: Theo ý riêng tôi, chúng ta phải để thật nhiều con vì:

1) Bạn sẽ chết, mọi vật của bạn đều mất nhưng nếu bạn có con hình ảnh của bạn vẫn còn trong thịt, mạch máu của con cái. Con người bắt từ là vi vậy.

2) Qua trận đói năm 1945 và cuộc chiến tranh hiện tại, dân tộc ta đã bị hao hụt nhiều, muốn bảo vệ được sự tồn tại của mình trên lục địa Á châu, dân tộc Việt Nam phải gấp rút tăng già dân số.

3) Có con cái thì con người mới lo nhiều tới tương lai, đức hy sinh



sẽ có chỗ này nở. nếu không, con người trung bình chỉ biết có khoái lạc hiện tại mà quên những bồn phận đối với các thế hệ sau.

4) Bạn đừng sợ không nuôi được con, bạn nghèo xã hội sẽ khinh bỉ ruồng rẫy con cái bạn. Nhưng sự ruồng rẫy khinh bỉ đó là lò luyện người, sẽ giúp con cái bạn dù ý thức đê vật ngã những kẻ đã khinh bỉ ruồng rẫy chúng nó.

5) Bạn đừng nên bắt chước chủ nghĩa độc thân của các vĩ nhân nếu bạn không phải là vĩ nhân, chủ nghĩa độc thân đối với các vĩ nhân là đức hy sinh cao cả còn đối với người thường thì chỉ là tính ích kỷ mà thôi.

Hoàng Thư, Cần giuộc.— Thưa ông, tại sao trai gái trong một họ lại không thể yêu nhau và lấy nhau được? Cẩn cứ vào đâu mà đặt ra luân lý đó, có nên xua bỏ không?

TRẢ LỜI: Cái luân lý ấy dựa vào thuyết « Cùng họ lấy nhau không phồn thịnh » của luân lý Trung hoa. Lúc đầu nó chỉ là một chính sách chính trị của ông Chu Công muôn đồng hóa các dân tộc Tạng, Mân, Miêu, Hán, Hồi. Áp dụng chính sách này, người họ no phải lấy người họ kia để thất chật thêm giày liên lạc giữa các gia tộc và chủng tộc trong nước Tàu. Chính sách chính trị đó dần dần biến thành một thứ luân lý của Khổng giáo.

Theo thuyết sinh vật học của Mitchourine hiện tại thi sự pha trộn các chủng tử khác giống sẽ làm cho sinh vật tốt và khỏe thèm. Ngày nay theo tục lệ Tàu, con cò và con cại có thể lấy nhau. Cái luân lý này ở nước ta có hơi phiền phức hơn ở Tàu. Luân lý thi thế nào cũng phải giữ vì đó là biểu hiện sự khác nhau giữa loài vật và loài người nhưng còn cần phải chỉnh đốn lại cho hợp lý. Việc

ấy trong lúc này, chưa ai đủ thi giờ nghĩ tới trừ ông ra.

Trả lời Bạn Lê Thu Lê Hải, Marseille: Bạn phải xét ở vị trí của chúng tôi đang đứng ở đâu, vì sao chúng tôi được khen những thứ đó, vì sao chúng tôi chỉ có thể nói như thế. Bạn ở ngoài nước, bạn chưa biết hoàn cảnh của chúng tôi. Bạn yêu nước chúng tôi cũng yêu nước như bạn, tại sao chúng tôi không nói được những điều bạn muốn nói và phải nói như vậy. Chắc phải có lý do chứ. Chúng tôi muốn phát biểu một ý kiến nào chúng tôi phải đứng vào một vị trí chờ không thể nói buông.

Bà Hoàng Đăng, Sơn Tây: Vợ chồng tôi lấy nhau đã có 5 con, tôi nguyên là một nữ giáo viên kiêm Hiệu trưởng ở tỉnh lỵ chồng tôi, nhân viên nhiếp ảnh, hội họa.

Năm 1945 chồng tôi tân cư, đến 1950 chồng tôi trở về nhưng tôi « Phớt » chồng tôi, có lẽ vì lúc đó tôi là bà giáo mà chồng tôi chỉ là một ông thợ vẽ biển quảng cáo dọc hè phố. Tuy vậy: chồng tôi vẫn thành thảng gửi thư và tiền về, cố lần gửi cho tôi một lạng vàng toàn đồ nữ trang. Chồng tôi hiện nay đang thất nghiệp ở Huế với người vợ lẽ, viết thư bảo mẹ con tôi vào sum họp, nếu không, chồng tôi sẽ bỏ mặc tôi và vào Sài Gòn.

Xin ông cho biết ý kiến, với sự lím lõi trước của tôi như vậy, chúng tôi có nên vào không?

TRẢ LỜI: Thôi thường một số đàn bà hơi có chút địa vị tuy chẳng tới đâu, nhưng trưởng là minh to lầm, tim cách « phớt » chồng. Đó là chuyện thường hay xảy ra, bà đã lầm lỡ mà bà biết nghĩ như thế. Thật là đáng khen. Một người chồng bị vợ « phớt » như thế mà vẫn nhân nature chịu đựng làm ăn để gửi tiền về cho vợ con, vẫn thương con thương vợ, chồng bà tất không phải là người dàn ông xấu. Còn tại sao chồng bà lấy vợ lẽ? Thưa bà, ở đời nhiều khi người ta phải làm những việc mà người ta không muốn một tí nào, vã lại, vắng bà bèn cạnh, chồng bà lấy vợ lẽ chỉ là đê đỡ hiu quạnh thôi. Cuộc sống có dài lắm đâu, 5 hay 7 mươi năm là cũng, ông bà có lẽ cũng đã lớn tuổi rồi, đầu thiểu thốn mà gần gũi nhau thi cuộc đời cũng đỡ té lạnh, hơn nữa ông bà phải làm giuong tốt cho con cái và đừng để cho chúng phải đau khổ vì sự chia rẽ của cha mẹ chúng nó chứ.

HỒNG NAM



BỜI MỚI số 91

Người trả lời:

TRƯỚC TÒA PHÁN XÉT

IM lặng sâu xa
bao phủ Tòa Phán Xét.
Và người ra hầu tòa,
trần truồng, trước



Thượng đế giờ sô
Đời Người, phán:

— Đời người xấu xa
vô kè. Người đã độc

ác đối với kẻ cầu xin người che chở. Người đã tàn bạo, nhẫn tâm, đối với kẻ nương tựa người. Kẻ khốn cùng van khàn người, người làm ngơ, giả điếc, tai người bịt kín không nghe tiếng rên siết của kẻ tật nguyền, bệnh hoạn. Của cải của trẻ mồ côi, người đã chiếm đoạt lấy. Người thà chôn vào vườn nho của bạn láng giềng. Hạt cơm của trẻ nhỏ, người đã cướp giật cho chó người ăn. Và những bọn phung hủi, sống bên ao hồ, bình lặng mà chiêm ngưỡng ta, người đã đuổi chúng lên đầu đường, xó chợ. Trên quả đất mà ta cho người sống, với đất ta đã tạo nên thê xác người, người đã làm gì trên trái đất? — Người đã gây bao cuộc đỗ máu vô tội chảy tràn lan.

Người trả lời:

— Quả ta có làm những điều ấy.

Thượng đế lại giờ quyền sô Đời Người ra lần nữa.

Và Thượng đế bảo Người:

— Đời người xấu xa lầm, và Sắc Đẹp mà ta gieo rắc nơi nơi, người cứ chạy theo đeo đuổi mãi. Còn lẽ thiện mà ta dấu di, thì người không chịu khó tìm. Trên tường vách phòng người treo ngàn ngang những tranh ảnh, và mỗi buổi mai, ty trên giường tội lỗi, người thức giấc dậy cùng với nhịp đập sáo phách sênh. Người đã lập bầy bàn thờ, thờ bầy tội lỗi mà ta đã cầm đoán, người đã ăn bao thứ không được ăn. Trên chiếc áo đó chói người còn thêu báu dấu hiệu của ô nhục. Những thần tượng người sùng bái không làm bằng vàng, không đúc bằng bạc, tồn tại lâu ngày, mà bằng xương thịt diệt vong trong chiêu sorm. Người pha hương trên mái tóc chúng, trong tay chúng người đặt những quả lưu hồng. Rồi trước mặt chúng người quỳ mlop sát đất, người dựng chúng lên đối diện với mặt trời. Người đã vạch cái vết nhơ của đời người cho mặt trời chiếu, người đã vạch cái vết nhơ của Đời Người cho mặt trời giao.

Người trả lời:

— Quả ta có làm những điều ấy.

ÔNG GIÀ NOEL

NÓI CHUNG, gia đình tôi đều không thích sự già dối, nhưng cha tôi là người dễ tính hơn chú tôi, nên mặc dầu ông rất tức lực vì sự cần thiết bắt buộc ông phải làm như thế, mỗi năm một lần ông vẫn giấu điểm cài trang làm ông già Nô-En. Kết quả hẫu như luôn luôn không

được mỹ mãn. Cái kỷ niệm đầu tiên chợt hiện lên trong trí tôi mỗi khi nghe người ta nói đến ngày lễ Giáng-Sinh, hồi tôi hãy còn nhỏ lầm, là hình ảnh một người mặc áo đỏ, có hàm râu bông trắng, tay cầm cái « xác » đi vào trong phòng khách, cùng nghe thấy anh cả tôi, lú ãy vừa được mười hai tuổi, cười nhạo và nói thầm với người anh họ tôi với cái giọng vừa dù nghe rõ: « Ba đó chứ ai! », rồi liền ngay sau đó, trong sự khùng khiếp vô hạn, tôi thấy cái « xác » rơi xuống và

lần thứ ba, Thượng Đế giờ quyền sô Đời Người ra mà phán rằng:

— Đời người xấu xa, kiếp người nhục nhã, người đem điều ác đáp lại điều thiện, người đem điều dữ đáp lại điều lành. Bàn tay nâng đỡ, ôm áp người, người đâm thủng nó đi. Người phản bội sáng nay kẻ vừa cứu người trong đêm trước. Địch thù của người vừa già cho người, người đã vội ra tay hăm hại. Người bạn đường trung trực, quyền luyến theo người, người bán đứng nó đi để lấy đồng bạc trắng. Ai đem tình yêu đến cho người, người chỉ trả lại bằng thủ dâm ô nhục.

Người trả lời:

— Quả ta đã làm những điều ấy.

Thượng đế xếp quyền sô Đời Người lại và nói:

— Nhát định ta sẽ đưa người xuống hỏa ngục. Về hỏa ngục, ta sẽ đưa người về hỏa ngục.

Người kêu lớn:

— Người không thè nào làm điều ấy được.

Thượng đế bảo người:

— Sao ta lại không thè đưa người xuống hỏa ngục. Vì sao?

— Vì xưa nay, ta đã từng mãi mãi sống trong hỏa ngục. Một sự im lặng sâu xa bao phủ Tòa Phán Xét.

Một lúc sau, Thượng đế lên tiếng bảo Người:

— Ta không thè dày người xuống hỏa ngục thì ta sẽ đưa người lên Thiên Đường.

Người trả lời:

— Người không thè nào làm điều ấy được.

Thượng đế hỏi Người:

— Sao ta lại không thè đưa người lên Thiên Đường?

Vì sao?

— Vì không bao giờ, bất kỳ ở nơi đâu, ta có thè thay Thiên Đường được cả.

Và một sự im lặng sâu xa bao trùm Tòa Phán Xét.

Nuôi văn của Oscar Wilde
BÙI GIÁNG dịch

Lời thêm của người dịch

Chúng tôi yêu đời, sống với tấm lòng lạc quan, hy vọng, nên đến đây chúng tôi muốn thay lời Thượng Đế mà đáp lại người rằng: « Vàng, nếu sống ở trần gian người đã không có thiện chí ít nhiều mà tỏ diêm cuộc sống, mà « Thiên đường hỏa » trần gian, thì cũng đừng mong chỉ tìm đâu ra một Thiên đường khác .. »



CHUÔNG BAN TRƯA

Tôi gặp Em. Một buổi chiều ấy nhiều mây nặng.
Sao rất lì, mưa thưa Bác đầu xa mờ.
Tôi áo quần vừa độ bạc màu năm tháng. Đời nghèo
với ý thơ.
Vầng trán em cao, sáng ngời linh hồn. Ôi ! đẹp và
say đỗi mắt.
Mái tóc lung linh... Áo trắng hiện về hư ảo.
Người ơi ! vườn khuya nhớ chuyện Liêu trai.
Đêm vắng, qua phố hoang tàn. Gió chạy dài heo hút...

Tôi nhớ chuyện đời Em xưa,
Đời em bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu giông lệ..

« Em cười ! Vui thật không ?
« Rượu say, đôi má đỏ hồng... đau đớn.
« Ta thương người một sáng hôm nào :
« Giường trắng tinh, gió mát thổi hương cỏ.
« Gió mát từ ao qua khung hòa cửa sắt.
« Giường trắng êm êm, dáng nằm ngoa ngoắt.
« Ôi ! không phải của mình chiếc rèm buồng màu tim ;
tường mát dại màu xanh...

« Chiều về. Đường quanh vắng. Em đi.
« Tôi bàng khuông thất vọng... về Em trên dọc đường về.
« Em có yêu ta không ? Ta có yêu người chàng ?
Ngoài ba mươi tuổi đầu đang dở.
« Trên đường đời phảng phiu
« Chúng ta là hai kè
« Rất lang thang...

« Mấy phút gần đây tái ngộ,
Nhìn Em thêm rõ lời tâm tư...
« Ôi ! mái tóc... đôi mắt thảm xưa
« Tất cả mắt Em là Nghệ Thuật
« Nhớ em giòng tóc dài đôi mắt...

Đè em lại về suối buổi trời mưa
Mưa cũng khắp cả ngày tối hôm ấy.
Em đi ! tình ngây thơ đã giãy
Lại trả về
Mặc dầu tác không còn xanh nữa
Và đôi chút phôi pha.

Nhớ người ba hôm nay
Đời thấy càng đáng sống
Sóng đề mà say
Say « suối tóc » ngày xưa bây giờ bắt gặp
Phải chàng nguồn không cảm là đây...
Phút chốc Em thành Thần nữ ngự trị hòn ta :
Một tình thương yêu liêu linh.
Bạn càng kè đời em
Lại càng như rượu mạnh
Rượu mà Tiêu nhiên và Mị cơ, (II)
Đã cùng uống trộn
Trong thiên truyện linh bất tử ngàn xưa.

Trưa nay nép bóng Nhà Thờ, linh hồn mệt mỏi. Chuông
hồi vang « Angélus ». Nhớ bức tranh cầu nguyện của
Mi ê (2).
Viết những giòng thơ — không lè luật, — mà chẳng
tặng ai .. vì biết không bao giờ gửi ! không bao giờ
gửi ! không bao giờ gửi !
Em ! Chúng ta đã quá nhiều những lòng thương ; những
tâm tư, những « tình sử » chan hòa nước mắt hay
niềm vui, tiếng cười rõ rệt...
..Rất là mệt mỏi.

Lòng hào kiệt cõi xưa chợt dậy !
Bực dọc...
Muốn đậm tan một thứ — nếu không là tất cả.
Em ! mái tóc với đời Em.

XII-52 — Vườn Chanh, sau Nhà Đồng
Mến Thành Giá đúng giờ
Chuông Ban Trưa.

QUANG DŨNG

(1) Tristan et Iseult. (2) Millet



SỐNG MUÔN ĐỜI

★ của BA KIM ★

Một mai tôi có chết,
người ta sẽ nói : « Có hè
gi, nó đã sống. »

F. GREGH
(La beauté de vivre)



Ở MỘT lần tôi đã đọc
được ở đâu một câu
nói thật là chí lý :
— « CHẾT là chỗ
SỐNG MUÔN ĐỜI ».

Tôi đã suy đi nghĩ lại rất nhiều để
tim hiểu ý nghĩa của nó.

Một ngày kia, chúng tôi đương họp
nhau trong nhà một người bạn ở
Thành đô để bàn đến thân thế của
anh thi đột nhiên chúng tôi được
tin anh đã từ trần.

Đối với cái tin này, chúng tôi không
còn nghi ngờ gì nữa. Bởi vì từ nửa
tháng trước có một người bạn gửi
thư báo tin cho chúng tôi biết về
những lời nói của bác sĩ. Đối với
bệnh tình của anh, theo thời ấy thì
mùa đông năm nay là giờ phút cuối
cùng để quyết định bệnh tình của anh.
Nếu không phải anh chiến thắng
mầm bệnh, thì trái lại mầm bệnh sẽ
vật ngã anh trên giường và đưa anh
sang thế giới bên kia.

Chúng tôi mong anh sẽ chiến thắng
bệnh tật, nhưng mà ngày nay cái chết
đã bám lấy anh.

Giờ đây, bức thư « hung tin » lặng
lẽ nằm trên mặt của chúng tôi, và
mọi người đều đau đớn cùi gầm đầu
xuống, chúng tôi không dám nhìn vào
nhau, những giongoose mặt đura ma của
chúng tôi, và chúng tôi cảm thấy cái
chết đang lảng vảng đâu đây.

Có một người bạn thở dài :
— Một người « biết sống » đã chết
đi rồi !

Tôi tiếp theo bằng một giọng đau
đớn :

— Anh ấy không muốn chết, anh
đã không đáng chết, nhưng mà không
ngờ anh lại chết trước chúng ta.

Ở khắp mọi nơi... Tôi đã hàn hanh
được đọc văn của anh, trong lời văn
ngọn bút của anh lúc nào cũng tràn
trề nhựa sống, anh đã dùng lời văn
của anh để thúc đẩy người ta đi thử
thách với cuộc sống, và cương quyết
chinh phục lấy cuộc đời ; anh đã ca
ngợi cái vui tươi của đời sống, cũng

nhiều anh đã ca tụng cái đẹp đẽ của
những cuộc đấu tranh.

Anh đã dùng ngòi bút chấm những
dòng nhựa sống của cuộc đời, và chấm
những dòng máu nóng hổi của anh
mà viết... anh viết... anh viết... anh
viết không ngừng, anh đã cặm cụi
dùng ngòi bút gieo mầm sống cho
đến ngày cuối cùng của đời anh. Vì
thế có người bảo anh là « trọng
trưng của sự sống ».

« Trọng trưng của sự sống » mà có
thể mất đi được à ?!

Tôi không tin anh có thể chết. Cho
đến ngày nay chúng tôi cũng còn cho
rằng anh chưa rời khỏi cái thế giới
này, chúng tôi chỉ cho là anh đang
nhân trong nhà một người bạn ở
Thành đô để bàn đến thân thế của
anh thi đột nhiên chúng tôi được
tin anh đã từ trần.

Đối với cái tin này, chúng tôi không
còn nghi ngờ gì nữa. Bởi vì từ nửa
tháng trước có một người bạn gửi
thư báo tin cho chúng tôi biết về
những lời nói của bác sĩ. Đối với
bệnh tình của anh, theo thời ấy thì
mùa đông năm nay là giờ phút cuối
cùng để quyết định bệnh tình của anh.
Nếu không phải anh chiến thắng
mầm bệnh, thì trái lại mầm bệnh sẽ
vật ngã anh trên giường và đưa anh
sang thế giới bên kia.

Ngày nay chúng tôi đọc văn của
anh, chúng tôi bân bạc đến việc làm
của anh, chúng tôi lặp lại những lời
nói của anh, cho đến một ngày kia
chúng tôi rời khỏi cõi đời này, thi
tiếp theo đó, một lớp người khác lại
tiếp tục đọc những lời yan của anh,
bân bạc những việc làm của anh, và
lầm theo lời anh chỉ bảo...

Đúng thế ! Anh lúc nào cũng sống
trong chúng tôi. Và cái khối « chúng
tôi » càng ngày càng rộng lớn thêm ra
mãi mãi.

Thế nghĩa là anh không bao giờ
chết cả ! và cái CHẾT của anh đã bắt
đầu cho cái SỐNG MUÔN ĐỜI.

Ngày nay tôi mới hiểu thấu
cái câu :

— « CHẾT là con đường đi đến chỗ
SỐNG MUÔN ĐỜI. »

NGUYỄN KHÁNG dịch



TÌNH NGHÈO

Nhớ thuở
Anh cày thuê
Em chăn trâu
Béng mát dưới cầu
Quen nhau...

Một cỗ trầu cau
Nên đổi chồng vợ
Túp lều tre nứa
Dụng cuội vườn làng
Hai mùa lúa chín ngô vàng
Chày tre cối đất nhịp nhàng
dá vui !

Thé rồi
Mô giục từng hồi
Giặc tàn mấy xứ
Lúa khoai màu mỡ
Ai không tiếc ruộng tiếc đồng
Đường quê, thiên hạ tiền
chồng
Em đưa anh ra lính
Giặc vào, anh đánh
Giặc tan, anh về
Làm sao đuổi hết giặc đi
Đề cho cối đất chày tre nhịp
nhàng

Bao giờ
Giặc chết trên ngàn
Giặc tàn ngoài bờ
Nhớ lời em nhé
Và, cánh đồng quê
Dù không may !

Anh cứ về
Ai chê người đuổi giặc
Ai ghét kẻ thương binh
Còn làng, còn nước, còn anh
Còn đồng ruộng cũ, còn tình
lúa đói

Em vui
Nước nhà độc lập
Đường quê tấp nập
Trai tráng vè làng
Hai mùa lúa chín ngô vàng
Cày xe bừa máy nhịp nhàng
hơn xưa.

HỒ HÀN SƠN

ĐỘNG VIÊN

Nếu sinh dùng danh từ chính trị và quân sự thì cần nói ngay rằng: trong việc xây dựng điện ảnh bây giờ, người lãnh đạo phải động viên về đủ mọi mặt nhân lực, vật lực, tài lực, nên cần đến nhiều khả năng lắm.

Điều Kiện Chủ Quan

Quả vậy, cán bộ phụ trách ngành « Nghệ thuật toàn diện » này, ngoài công việc sáng tác (đòi hỏi rất nhiều đến sự vận dụng tình cảm), ngoài công việc tổ chức (đòi hỏi đến sự vận dụng, lý trí phối hợp với tình cảm), còn phải nghĩ đến việc động viên (đòi hỏi đến sự vận dụng tất cả các khả năng về hành động, về lý trí, về tình cảm).

Công việc này, trong lúc này, ở đây bắt buộc người lãnh đạo phải có một sức khỏe dẻo dai, một khối óc sáng suốt, một tấm lòng bao dung quảng đại. Thị mới làm nên việc. Bằng không thì thế nào cũng sẽ thất vọng « bỏ rơi nghề » hoặc « bám lấy nghề để mà sống lấy được », nghĩa là đánh đỉ nghề, làm tội mọi cho nghề rồi bán rẻ cả nghề lẫn mình đi.

Mà động viên cho Điện-Ảnh ở đây, bây giờ thì sao lại có lầm người sinh cái trò ấy thế?

Một ông bạn ở Pháp biện thư về tự hỏi mình như thế, rồi lại tự đáp như sau đây:

— Hay là diếc không sợ súng, họ cứ làm bừa đi để hốt bạc cho thật nhiều rồi thi... sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi... ?

Lại còn « hay là » gì nữa?

Mà cứ gi ở Pháp mới có lầm người sinh cái nghề xi nê... ma!

Nhưng xin ông bạn hãy khá yên tâm. Vì ở bên này cũng như ở bên ấy, sau ít lần thử lửa với một lớp khán giả giác ngộ về quyền lợi dân tộc rồi thi số người « Sinh » cái trò nợ cũng đã thấy tinh mang, và rút lui có trật tự ra khỏi sân khấu... màn bạc, để nhường chỗ cho những ai có thành tâm, có chính ý phụng sự Nghệ thuật xứ sở.

Sở dĩ có được triệu chứng đáng mừng đó là bởi nỗi nhân dân hiện thời rất ưa tính: thiên hạ nhất định không dung túng phường bip bợm nữa.

Động viên tài lực

MÀ lại không dung túng ngay từ lúc sơ khai, nghĩa là ngay từ lúc cán bộ phụ trách bắt đầu động viên về tài lực: những người « hữu hằng sản », dựa vào thành tích bất hảo của một vài kẻ đầu cơ Điện ảnh để buôn lậu giấy chuyên ngàn và buôn công khai cả bạn cộng sự, đã bắt đầu biết chọn mặt gửi vàng.

Đó là về mặt tiêu cực của vấn đề động viên tài lực; còn về mặt tích cực thì lại càng khó khăn hơn nữa: đòi hỏi trong lúc thời thế bấp bênh này, vẫn có lầm người tiền kho báu dùn không biết tiêu vào đâu thật đó, song vì còn nặng tình thần ý lại và nhất là vì không tin tưởng gì vào hoàn cảnh ngứa nghiêng lúc này, nên thà khóa kín trong két hay chuyền ra nước ngoài — chắc ăn hơn mà! — thành thử công việc chạy tiền kinh doanh cho xi nê lúc này không phải

của NGÔ ĐỒNG THANH

là chuyện dễ. Do đó mà ba cuốn phim đầu dã « bắt buộc » là phải do ba « công ty chuyên nghiệp » sản ra, một cách rất là i ách: non súc, mỏng lung mán.

Đến cuốn phim của một nhóm nghệ sĩ hùn vốn (dĩ nhiên là kể có của, người có công) họp nhau lại để quay, xem ra có vẻ cực kỳ là một nhoc, mặc dầu là đương sự đã dốc hết năng lực vào công cuộc chung. Còn ở bên Pháp nếu tin tức không sai lạc, nghe đâu cũng có mấy « hảng » nhỏ nhô đã và đang sản phim, song với vốn liếng mong manh mà đứng thấp chém với thi ròi dày e khó lòng tránh nổi được chứng bệnh... hậu sản: nghĩa là sản được một cuốn phim rồi thi Sái láng.

Sự tình như vậy thế tất là rồi phải có — nếu chưa phải là đã có — cuộc xâm lăng của tư bản ngoại quốc. Xét kỹ thực tại quốc tế thi người Pháp vi muôn cũng cố quyền lợi Kinh tế và Văn hóa của họ ở xứ ta, tất phải nghĩ đến việc đầu tư vào ngành điện ảnh Việt; họ là loạt người có tru thể nhất.



KỲ SAU :

Động viên vật lực

T RONG giờ ca kịch hiện đại, nếu có một người ngoài mặt lúc nào cũng trầm trồ, lộ vẻ bình thản — có khi đi tới độ phớt tinh — mà trong lòng

thì lại băn khoăn luôn luôn về Nghề thi người đó phải là anh Tư Trang, một thày tuồng (tức là soạn giả) có tài, có đức, có chí, và hơn nữa, một tổ chức viên tiến bộ.

Ở đây chúng ta bàn qua về khía sáng tác của anh, vì còn đề dành thời giờ đi sâu vào khía tổ chức, vốn là ngành nhiều khênh nhất trong nghề ca cải lương.

Đã nhiều lần ta phết công nhận rằng: Sở dĩ nghề ca cải lương còn tồn tại đến ngày nay, giữa lúc các hội và các đoàn kịch nói cứ thi nhau mà tan rã, chính là bởi nghề minh có một nền tổ chức khá chặt chẽ. Chúng ta không được quên điều sở trường này thi mới hiểu nổi bao nỗi khổ khăn mà nhân viên ban tổ chức của mỗi đoàn đã gặp phải và đã thắng nổi để cho chúng ta có thể rung chuông kêu mán ra trình diện với khán giả.

Thật là kỳ khu, cái việc tổ chức một tối hát, và kỳ khu gấp trăm phần nữa là cái việc tổ chức một đoàn hát.

Tuy ta không có quyền đòi hỏi ở khán giả, mỗi khi đến xem chúng ta, phải có quan niệm rõ rệt về việc tổ chức một buổi diễn nó công phu đến mức nào (như thế không phải cốt để khán giả biết ơn gì minh, mà mục đích chính là để khán giả có biết như vậy rồi thi lúc thường thức mới tăng thêm phần hứng thú lên được), ta không đòi hỏi gì ở khán giả nhưng đối với bản thân của chúng ta, là người trong nghề, thi bôn phận chúng ta phải hiểu rõ rệt về tổ chức thi mới thấy được ưu, khuyết điểm của Nghề. Như vậy mới mong chấn chỉnh được Nghề.

Tôi phải nhấn mạnh vào điểm này để các bạn, dù ở ngành chuyên môn nào của Nghề, cũng nên tham gia vào việc tổ chức — nghĩa là nghĩ vào ngành đó — thi mới mong cạnh tranh nổi cái Nghề xem ra đang bị sa lầy vào vòng hủ hóa rồi. Nếu cứ buông trôi câu chuyện, mặc cho việc tổ chức muốn ra sao thi ra, thi tôi chắc một ngày rất gần Nghề ca cải lương sẽ theo vết xe của nghề tuồng chèo mà chạy thẳng vào... nhà bảo tàng, nghĩa là không chết hẳn thi cũng ngắc ngoải.

Nhắc đến ngành Tổ chức thi phải



TỔ CHỨC NGHỀ ĐỂ MỞ LỐI THOÁT CHO NGHỀ

nhờ đến công Tư Trang, Riêng tôi, hồi tiền chiến, vào mấy năm 1940-41,

non sông dâng máu, bao nhiêu anh hùng vô tội và vô danh, việc xé dịch cũng như việc trình diễn của các đoàn ca kịch thật là muôn phần khổ cực, lúc đó tôi mới rõ mọi khát khao của một nhân viên tổ chức trong cải nghề thường xuyên giang hồ mãi... vỗ và mãi vỗ. Thời thì dù thử xoay xoáy, thảo váy mới thuê được một chuyến xe, mới mua được tấm vé hoả xa, mới giành được một khoang tàu mới « thầu » được một tay bao giàn, mới xin được phép trình diễn, mới mướn được một ngôi rạp, mới rám kỵ được phòng cho diễn viên trú tro,

của HÀ VIỆT PHƯƠNG

mới kiêm duyệt nổi một vở mới cho chi đến việc mời mọc, đón rước tân khách, chiều dài nhân viên trật tự chính thức (cảnh sát linh kin) và nhân viên phá trật tự (du côn, lưu manh)... rồi lại còn « phòng thủ thụ động », rồi lại còn hòn đạn phi cơ Nhật chán tới phi cơ Mỹ... bao nhiêu việc « ở ngoài » đó đều trút lên đầu, lên cổ một người phải thuần túng như một vị Thượng sứ Châu Á, phải phớt tinh như một chính khách Anh, phải mềm dẻo như... cán bộ dân chủ mới, phải chịu đựng như một nông dân Việt Nam... thi mới kham nổi được: người diễn hình đó là anh Tư Trang.

Vì anh Tư Trang là một nông dân thuần túy. Mặc dầu cải mã nho si và cải sở trường về sáng tác của anh đã làm cho thiên hạ làm trưởng rồi cứ cho anh là một nhà tri thức xa lạ với thực tế. Nhưng xét về đời sống thám thiết của tác giả ca kịch này thi thấy anh đúng thái cực bên này giữa lúc Năm Châu đứng thái cực bên kia của con đường tả chân xã hội: Tư Trang ghi chép để phổ diễn tất cả những

cai gi có tinh là chất chịu đựng, cố gắng yêu đời, mai mỉa thám thia và ngầm ngầm phản kháng, tính chất của lớp nông dân vi sinh kế mà phải rời bỏ luồng cày, kèo nhau lên chinh phục

thị thành, còn Năm Châu thi năm lấy cái phần hào háng nhất của lớp người dân cày lạc ngũ đang muôn nhoai lên sống cuộc đời trưởng già, và Năm Nở thi theo dõi cái phần u uất nhất của cùng một lớp người trên dày đang sa vào vòng vây sản hóa.

Bởi vậy mà ngay con người của Tư Trang cũng vẫn giữ được nguyên vẹn bản chất của dân cày. Do đó anh rất hợp với guồng máy sinh hoạt của xã hội Việt Nam hồi tiền chiến: một tổ chức còn đậm màu sắc thủ công nghiệp, kết quả của một chế độ chính trị bán phong kiến, bán tư bản, là chế độ thuộc quốc.

Cho nên anh đã thành công ở cả hai địa hạt sáng tác và tổ chức. Anh cảm thông dễ dàng với đối tượng của mình là lớp khán giả và lớp đoàn viên còn nặng nụ nông dân tính, pha mầu thị thành nhòn nhợt.

Đean nào — phần lớn thời giờ và năng lực của anh trút vào đoàn Năm Châu — có anh phụ trách đạo diễn và đạo diễn thì đều chạy như bay. Đồng bào Trung, Nam, Bắc hoan nghênh tác giả Trần Hữu Trang, tức là vò tinh hoan nghênh tổ chức viên Tư Trang. Khoảng 1940-41, gành Năm Châu ngồi chiếu nhất về cả hai mặt diễn xuất và tổ chức. Đó là về thời tiền chiến.

Đến nay, sau cuộc biến đầu của thế sự, mọi trật tự xã hội đã đảo lộn, con binh lửa đã sàng lọc cái phân hào háng nhất của lớp thị dân để dồn họ về với hè phố. Từ diễn viên đến khán giả đều đã qua một cầu thử thách, cái chất nông dân chỉ còn là vang bóng, trội lên bày giờ là chất thành thị « cơ giới hóa » dưới sự ảnh hưởng của mìn ánh, của cao bồi, của da du.

Đối tượng của anh Trang đã thay đổi, đổi ngôi. Anh ngừng sáng tác vì, theo lời anh, thi nông dân cũng đã biến hóa đi rất nhiều rồi, anh rung cảm chưa kịp, chưa sàu nên anh tạm nghỉ để chuyển vào công việc tổ chức Nghề.

Thì anh đã góp phần vào việc xây dựng Ái hữu, vào việc giáo dục nội bộ, (xem tiếp trang 31)

TIẾNG CHUÔNG

TRONG ĐÊM VẮNG

TRUYỆN NGẮN
của VĂN HÒA

DÃ tam chín giờ sáng rồi, vày mà trời vẫn một màu sáng dùn đực. Gió nhẹ thôi, nhưng rét công cả người. Trên những mái tranh nghèo, mấy lọn khói bếp cũng thấy nhạt dần và thưa thớt. Bữa sáng người ta đã ăn xong, và lực tinh kéo nhau đi làm việc.

Một vài em bé bán mì, co ro bước trong sương lạnh rao hàng với giọng kéo dài buồn bã.

Trong một túp lều tranh nghèo nàn và chật hẹp, ba đứa trẻ co ro ngồi nép vào nhau nhìn ra đường. Thằng lớn nhất bồng đứa nhỏ nhất. Đứa bé nắm gòn trong tay anh đang đun tay vào miệng mút bầm bắp. Thằng em thứ hai với đôi mắt thao lão, cái bụng chùng chít gần xanh, tròn to như đòn bả chừa, hận áo ngắn cùn cỡn, nó ngồi dựa vào anh bắt lấy chéo áo nhai một cách ngon lành. Thằng anh chưa đầy mười tuổi mặt hõm hem và buồn xo như một ông lão. Cứ mỗi lúc nghe tiếng rao hàng từ đường phố xa vọng đến như trèu thèm, mắt nó lại long lanh, nuốt nước miếng ừng ực.

Trên giường, một người đàn ông nằm dài đắp chiếu, không nhúc nhích. Lâu lâu thằng lớn tuổi lại quay nhìn về phía giường, rồi trông ra ngoài như mong ngóng một ai. Nó ôm rít đứa nhỏ để ủ lấy hơi ấm cho em và cũng đỡ lạnh vì nhớ hơi thằng bé.

Một người thanh niên từ ngoài bước vào, thọc tay vào túi, lôi ra ổ bánh mì bẻ đôi chia cho hai thằng nhỏ.

Thằng bé vồ lấy miếng bánh, đưa lên miệng nhai bóm bém, chạy ra đường. Thằng anh mắt sáng lèn, dở lấy nhai ngấu nghiến mặc dù nó đã không quên moi lấy ruột bánh nhét vào miệng thằng út.

Người thanh niên đứng nhìn mấy đứa trẻ bằng một con mắt bao dung đau xót. Trong bộ áo vải xanh sẫm bê bết những dầu mỳ, mặt gã như đanh lại, trán hằn lên những đường gân lớn. Anh ta bước vào nhà, đến chổng tre giờ chiếu nhìn đậm đàm vào người đang nằm đấy. Gã lại nhìn ra ba đứa trẻ, nhìn quanh túp lều xác, khẽ thở dài. Có một cái gì nghèn nghẹn ở cổ gã, mắt gã cay cay.

Có tiếng gọi :



— Quýt ơi, Quýt !

Quýt, thằng anh lớn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Lại cũng tiếng kêu ấy : « Quýt ơi, Quýt » Một người đàn bà miệng vừa kêu chân vừa bước từ nhà bên sang. Tay bà ta ngửa ra, ở trên lót một miếng lá chuối đựng một nắm cơm lẩn cháy. Vừa đi mụ vừa đưa tay mặt un un lại đống cơm trên bàn tay trái cho gọn. Đến bên thằng Quýt, mụ túm gọn bốn góc lá bỏ vào lòng nó, nói :

— Cho mày.

Thằng Quýt thu vội mồi bánh mì còn lại vào túi. Nó đưa hai bàn tay lầy bầy đón lấy gói cơm, phanh lá ra bốc bổ vào mồm. Mụ đàn bà thấy vậy vã nói :

— Ấy, áy mày ăn mấy miếng cháy thôi. Cơm rồi để cho út.

Mụ đàn bà quay người bước ra cửa, vè.

Gã thanh niên nhìn theo hai vai áo nâu đã bạc phếch với cái đầu tóc rối của mụ cho đến khi họ đi khuất mờ thôi. Anh ta quay lại các bạn nói :

— Nào, anh em ta bắt tay vào việc thôi, trè lầm rồi !

Hai gã đàn ông đứng tuổi vào sau cũng ít nói, mặt họ cứ làm làm li li làm việc. Họ do xác chết rời họ cưa bớt ván. Cưa đến tám thứ ba, gã thanh niên đưa cánh tay lên gat mồ hôi người mắt hỏi bạn :

— Ủa, tám ván này đâu mà tốt thế hở ?

Người kia đưa lưỡi liếm môi lảng lặng đáp :

— Mấy tấm phản của tôi dằng nháy mà !

— Thế thi tại nhỏ chúng nó nằm đâu ?

— Kệ thày chúng, nằm đất cũng chả sao.

Cưa ván ra làm bốn tấm dài, hai đoạn ngắn, xong, họ ghép vào nhau lấy đinh đóng lại. Thằng Quýt đã đứng dậy dựa cột từ lúc ăn cơm xong đến giờ. Thằng út ngồi bên hông anh nhìn vào mấy người làm việc ra chiều lì lung ngơ ngác.

Gã thanh niên ngược mắt nhìn chúng hắt hàm hỏi :

— Thằng Thura đâu ?
— Chạy đi chơi rồi ! thằng Quýt đáp.

— Tim nó. Bảo về chủ cho tiền. Nhìn thằng Quýt ỷ ạch bê em nó lảng quăng chạy ra ngoài, gã thanh niên quay lại nói với các bạn :

— Phải đuổi ngay tụi này đi mới liêm được, không thì rầy.

Hai người đàn ông tán đồng :

— Ủ, phải đấy.

Một chốc ba đứa bé đắt diu nhau chạy vào. Thằng Út mặt mày tái ngắt, môi thì xám xịt, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Hai đứa lớn cùng chẵng hồn gi, chúng chảy cả mũi nước và nước mắt vì lạnh.

Gã thanh niên móc túi lấy ra năm đồng bạc đưa cho thằng lớn bảo :

— Mày dẫn em đi chơi và mua cơm cho chúng ăn. Chiều mới được về đây, nghe không ?

Thằng Quýt run run cầm tờ giấy bạc, bồng em đi. Thằng Thura chạy theo anh lục thúc.

Chúng vừa bước ra khỏi nhà một đoạn, gã thanh niên nhìn theo tần ngần rồi gọi giật. Gã đến bên xác chết, lật chiếu kéo ra một tấm chăn đỗ dã rách bướm. Gã rũ rũ cái chăn nhỏ, gấp đôi lại, bước đến khoác cho thằng út. Bây giờ hồn hở đất nhau đi.

Một người cất tiếng hỏi gã thanh niên :

— Chúng nó mất mẹ năm nào nhỉ ?
— Ô... năm kia. Gã thanh niên đáp.

— Giờ lại mất cả bố nữa. Rõ khổ !

Trên chổng tre qop qep, mấy đứa trẻ ôm nhau nằm kháo chuyện. Hai thằng lớn nằm hai bên gác, chân áp lấy đứa nhỏ. Thằng út nằm gọn trong cái chǎn rách giữa lòng hai anh, ngủ say sưa. Quýt hỏi Thura :

— Bố đâu rồi chủ ?
Thura vều mồm lên đáp :

— Gã thanh niên cắn chặt lấy môi dưới lẳng lạng.

Tiếng búa vần gỗ đều...

**

ÁNH sáng như bầm lại, tim ngắt; về chiều trời càng rét hơn. Gió khe chạy dài trên mái nhà, cọ vào tranh nghe như tiếng người thít tha van lạnh.

— Bố đi nhà thương chứ đâu mày ?

— Không, bố chết rồi !

— Chết sao được hở mày ? Chủ bảo bố đi nhà thương mà !

— Chủ nói đổi đấy.

Thura hóm hỉnh :



nhảy múa một cách bất nhất. Quàng cảnh rộn ràng của xưởng may ; khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái bán hàng vật ngay trước cửa sổ mỗi khi chàng đi qua đều liếc mắt đưa tình ; rồi đến hình ảnh người chị dâu và ông anh ruột nghèo nàn chết mòn trên giường bệnh vì thiếu thuốc. Bao nhiêu mộng đẹp mà gã thanh niên đã lầm lẫn xây dựng trong đầu về cô gái nő đã vụt tắt ngùm như một ánh sao băng. Gã nhận thấy đời mình từ nay còn phải mang một gánh nặng : ba đứa cháu mồ côi.

Đêm khuya dần.

Một hồi chuông dồn vang từ một ngôi nhà thờ xa vọng đến. Tiếng chuông ngân nga trong đêm vắng như tiếng rền rĩ van lơn. Gã thanh niên thót giật mình hép miệng : « Nô en ». Gã thấy nàng nặng ở khóe miệng, thì ra gã đã khóc từ bao giờ.

Tiếng chuông vẫn đó đều.

Gã thanh niên bỗng thấy mình cần phải làm một việc gì cho khuây khỏa. Gã bước ra cửa thất thêu đi, hướng về phía có tiếng chuông đang giục dã...

VĂN HÒA



LOAN.— Tôi khai ở tòa đó là số tiền của tôi đã giao cho anh ấy.

TÂM.— Vâng, chị đã nói thật đe dọa cho anh Minh.

HỒNG.— Cho nên anh Minh mới bảo là chị phản bội!

TÂM.— Anh cho việc lấy tiền của chị còn mất thể diện hơn là mang tiếng gièm người. Đối với anh đó là một tội lỗi xấu xa nhất. Bởi thế, cho đến khi ra tòa, anh cũng không chịu nói rõ về điểm ấy. Chị cũng thấy rõ đây chứ : sau khi chị nói ra, thì anh Minh không còn muốn bảu chữa cho mình nữa.

LOAN.— Phải, anh ấy làm thế để bắt tôi phải hối hận là đã làm hại anh, đe dọa tôi về tinh thần.

HỒNG.— Thị chính cô đã nói lớn tiếng trước tòa là tôi hôm nay ra án mạng, anh Minh có bảo với cô : « Tôi sẽ trả đủ ba ngàn đồng, dù có phải ở tù chặng nữa... » Chính câu đó đã làm cho quan tòa đang ngờ vực nãy lấy mà buộc tội.

TÂM.— Thôi, chị nói làm gì nữa !

HỒNG.— Mọi việc đều do cô ta gây nên cả. Chính cô ta đã làm hại đời anh Minh ! (với Loan) Cô muốn cho anh Minh phải tủ tội !

VĂN.— Không có bằng chứng gì làm cho tôi tin được là anh Minh vô tội...

TÂM.— Chúng ta đừng cãi nhau về bằng chứng. Để làm gì mới được chứ ? Trong một giờ nữa thì anh Minh bị đưa đi đây... Cho là anh bị tù tội là đáng đi nữa, mặc dầu pháp luật bất công, nhưng phải nền hiền rằng anh Minh không phải là kẻ giết thầy !

VĂN.— Thế thi ai ? (lại gần Tâm, hạ giọng) Theo chủ thi ai giết ?

TÂM (dụ dỗ).— Anh hẳn đã biết là ai rồi.

VĂN.— Ai ?

TÂM.— Anh cũng biết là ai rồi.

VĂN.— Tôi đợi chủ bảo là ai.

TÂM.— Không phải là anh... Tôi chỉ có thể nói với anh thế thôi.

VĂN (lay tay áo Tâm).— Chu nói rõ cho tôi nghe...

TÂM.— Anh đã nhiều lần tự bảo chính anh là thủ phạm.

VĂN (vẽ hơi ngạc nhiên).— Bao giờ ? Tôi ở Thanh Khoa mà. Tôi có nói gì đâu.

TÂM.— Từ hai tháng nay, ngồi một mình, ở đây, anh chẳng bảo thế là gì. Anh tự buộc tội, anh tự thú nhận... Nhưng không phải anh là thủ phạm. Anh nhầm, anh nghe ra chưa ? Không phải anh giết. Tâm linh khiến tôi bảo anh thế, dù anh có ghét bỏ tôi chẳng nữa.

KỊCH DÀI NĂM HỒI NHỮNG KẾ SA ĐỌA của H.T.B.

VĂN.— Tôi không thích thử người tiên tri, nói chuyện sám truyền, thôi, tôi xin chừ.

TÂM.— Anh Văn ạ, nếu có xảy đến chuyện gì cho anh thi anh hãy nhớ đến tôi trước nhé !... Sáng nay anh Minh có bảo tôi : « Văn thông minh hơn chúng minh, để cho hắn sống... ! » Anh cũng nên nhớ đến lời đó nữa.

VĂN.— Chú đi à ?... Mình đi đâu ?

TÂM.— Tôi đi đưa anh Minh, rồi trở về chùa,

Hồng đang ngồi, đứng tên theo Tâm.

LOAN.— Còn Hồng ?

TÂM.— Chị Hồng cũng theo tôi xuống Cảng biển anh Minh. (hai người ra).

LOAN (nhìn với theo).— Thế thi...

VĂN (kêu lớn).— Loan !

Loan đứng tại ở ngưỡng cửa, dăm dăm nhìn theo Tâm và Hồng đi.

LỐP VI

Văn Loan

VĂN (đến gần Loan).— Em cũng muốn đi theo ư ?

LOAN (quay lại cầm lấy tay Văn).— Anh cũng thấy rõ là em vẫn nghe theo anh... (ngang đầu lén) Nhưng anh có nghe họ nói những gì vừa rồi không ?

Chính em đã phản Minh, chính em đã làm hại Minh. Thế thi em lại tự phản cả em nữa !

VĂN (thết vọng).— Em vẫn còn nghĩ đến kẻ giết người !

LOAN.— Anh gay gắt với anh Minh quá !

VĂN (bỗng trở nên dữ dội, như mất trí).— Cả em nữa, em cũng không tin Minh là một kẻ giết người ?... Em không tin là Minh giết người !... Em nghe theo những lời người ta nói... Trong khi anh nói với em thi em lại tự hỏi là : « Ai giết ? » Em nghe theo một dạng nào khác nói : « Ai, ai mới được chử, thi thi ai ? » Vừa rồi anh những ý tưởng không tốt của cậu, và có lẽ... còn chuyện khác nữa.

(còn nữa)

VĂN.— Thế thi... nếu không phải là Minh thi ai giết... (nín lặng).

LOAN.— Anh nghĩ gì thế ?

VĂN.— Không nghĩ gì hết. Anh không suy nghĩ... Có cái gì ở trong đầu anh.., nó suy nghĩ. Em không biết thế là thế nào à ? Em không biết những ý nghĩ của con người, như lúc say, lúc ham muốn... không thể kim hàn lại được áy ư ? Người đang suy nghĩ, biết suy nghĩ gì ...

LOAN.— Anh mè sảng rồi !

VĂN (cố trấn tĩnh).— Không, không, anh không mè đâu. Em ngồi gần anh... Anh biết anh thế nào chứ. Anh trông thấy như thường. Anh nghe... Em có nghe gì ở phòng bên không ? Hắn đang nằm.

LOAN.— Ai ?

VĂN.— Thưa áy mà. Hắn vừa về nhà sáng nay. Để anh hỏi nó lại xem. Em để mặc cho anh ở đây. Một lát thôi. Em vào phòng anh đây. Anh sẽ gọi em. Đi đi... (Đẩy Loan vào phòng).

LỐP VII

Văn, Thủ

VĂN (đến phía phòng Thủ. Cửa đóng. Lay gọi khẽ khẽ).— Thủ, mở ra. Tao đây.

DỘNG THỦA (trong phòng nói ra).— Cậu muốn gì nữa ?

VĂN (tên cao giọng).— Mở ra !

THỦA (mở cửa).— Tôi ốm, cậu làm ơn để cho tôi được nghỉ.

VĂN (nằm lấp Thủ).— Tao không để cho máy nghĩ yên đâu. May phải nói. (Đẩy ra giữa phòng) Ra đây... may phải nói ! Tao bắt máy phải nói...

THỦA (đến trước Văn).— Việc gì mà cậu phải làm thế ?

VĂN.— Tao muốn biết tại sao máy lại muốn cho tao đi hối đó ?

THỦA.— Cậu lại hỏi thế nữa ! Tôi tưởng người như cậu thi cậu chuyện đã xong rồi chứ.

VĂN.— May không được nói lồng đi ! Tại sao vừa rồi ai cho phép máy nói mảnh nói khoé là tao hèn nhất ? Ủ, khi tao nói rằng buộc tội cho máy là lố bịch thi tại sao máy lại trả lời là « Tôi hoàn toàn tin ở cậu ! »

THỦA.— Thế cậu muốn cho tôi nói nói hết tất cả với cậu ?

VĂN.— Thi tao sợ gì máy ?

THỦA.— Cậu không phải sợ gì tôi mà tôi đối với cậu cũng thế. Nếu cậu buộc tội cho tôi thi tao lột tôi, tôi tiết lộ câu chuyện giữa cậu với tôi, ở đây, một giờ trước khi xảy ra án mạng, thi ai cũng phải ngờ đến được chử, thi thi ai ? » Vừa rồi anh

dù nói... em có mặt đấy chử ? Anh đã hỏi là : « Ai giết ? »

LOAN.— Anh Văn, anh làm sao thế ?

Xem Đời Mới từ số 74

ĐỜI MỚI số 91



KHOA HỌC

CON CHUỘT CHUI BẰNG MÁY

Động cơ nô... Cái máy kỳ lạ đó chuyển mình và tiến vào sườn núi.

Nhà sáng chế ra con chuột chui không lò bằng máy đó là ông A. Trébélé, một kỹ sư trẻ tuổi của một nhà máy đóng xe hơi ở Mạc Tư Khoa. Ngày hôm ấy, con chuột chui của A. Trébélé chỉ đi sâu vào sườn núi Blagodat có một thước thô ! Nhưng qua ngày thứ hai, máy đi sâu được hai thước, ngày thứ ba 5 thước, đến ngày thứ tư, không ai còn nhận ra máy ở phương hướng nào nữa.

Đó là cuộc thí nghiệm đầu tiên về con chuột chui bằng máy mà người Nga mệnh danh cái máy « độn thô » để đổi chiếu với hai tiếng « tàu lặn » Cuộc thí nghiệm có một tiếng vang và để ra một môn khoa học mới : động lực về đất.

Chiếc tàu « độn thô » đầu tiên của Trébélé đi sâu vào lòng trái đất vẫn còn ở thời kỳ xa xưa nhiều quá. Cứ nhìn người thợ đào đường để đặt cống nước thì rõ. Vẫn những dụng cụ mà mạnh đến 40 mã lực. Sức đẩy của máy và tốc độ quay vòng tròn của cái máy khoan đưa máy vào lòng đất.

Chúng ta đều biết rằng không thể nào chúng ta đào một cái hầm, đào một cái lỗ nhỏ thôi mà không bắt buộc phải mang đất đi nơi khác, vậy muốn đào một cái hầm dài, máy phải làm thế nào trong lúc tiến sâu vào lòng đất ?

Muốn rõ câu trả lời, hãy chịu khó nhìn con chuột chui, con vật ấy chính là một cái máy sống khoan đất vậy !

Con vật bé nhỏ đó có thể tiến một tốc độ đến 2 thước trong một phút vào lòng đất mấp. Đầu đào ra không dồn với hai chân trước. Con vật ép đất ngay vào miệng hang. Công việc đó là do bắp thịt ở cổ của con vật có thể căng và dẫn rất dễ dàng.

Một lát sau, một người bận y phục xanh lách mình qua đám ký túc, bước lại gần máy, mở cửa ngồi vào điều khiển máy. Chẳng thử lại các bộ phận điều khiển, sửa lại ngay ngắn chiếc mũ đội trên đầu. Sau khi đưa tay ra dấu hiệu chào mọi người, chàng nhảy vào « đè-ma-ro »...

Đặc tính của con chuột chui đó đã giúp cho người kỹ sư trẻ tuổi có sáng

kiến chế bộ phận hình xoáy khu ổ quay quanh thân hình viên trụ của máy để có thể đào đất vào miệng hầm do máy khoan đặt trước đào ra.

Cái máy độn thô ở Mạc Tư Khoa hiện nay có thể trong 1 giờ đào 12 thước đường hầm. Với công việc ấy, những người thợ đào đt phải đào mất một ngày, và mỗi thước đất phải trả cho thợ 75 đồng rúp.

Người ta đã tính rằng với tàu « độn thô » chỉ cần ba người giúp việc : một người cầm tay lái, một thợ máy, một thợ khóa có thể làm công việc của 80 người trong một ngày nếu những người này cũng chỉ dùng những dụng cụ mà chúng ta thấy hiện nay. Dùng máy Trébélé, chúng ta thấy lợi ích chừng nào !

Nhiều cổ máy này hiện đang được tiếp tục chế thêm ở một nhà máy ở Mạc Tư Khoa. Thứ máy mới này chia ra hai phần : phần trong và phần ngoài; nối liền nhau bởi phương pháp luân chuyển những hòn bi. Tốc độ của máy đi vào lòng đất tức chừng 28 thước trong một giờ.

Cũng như những phi cơ đầu tiên, máy « độn thô » hiện nay cũng chỉ là kiểu đầu tiên cho máy « độn thô » mai sau.

Những chiếc tàu « độn thô » mai sau sẽ gắn những ống máy như những chiếc tàu ngầm.

Và khi việc giao thông dưới đất được dễ dàng và thuận tiện thi khoa địa chất học, cõi sinh vật học và khoa khoáng chất học sẽ bước những bước tiến vò cùng rực rỡ.

(Viết theo tạp chí Semaine du Monde)

GIANG TÂN





Tóm tắt phần thứ nhất

Những tâm quảng cáo cho những tuồng chép bông khiêu dâm, những sách vở của bọn lão vẩn đĩ bát ca tung thú nhục dục... được bày nhan nhản trong một thành phố chỉ biết ăn chơi truy lạc đem lại cái hại trước nhất cho đám trẻ của một xã hội chưa chịu chú trọng đến việc giáo dục chúng, từ cách giáo dục ở gia đình đến lối giáo dục ở nhà trường.

Đông, Đô, Du... bọn thiếu niên ở cái tuổi 12 đến 13 cùng Liên, Mẫu, Trí... bọn thiếu nữ đồng tuổi, bọn chung đều là nạn nhân của những con đẻ tình thần của bọn lão vẩn đĩ bát và lối giáo dục thoái hóa mà chúng chịu ảnh hưởng. Bọn chúng đều là những trẻ còn cắp sách đến nhà trường.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu là những nhà mồ phạm có tư tưởng tiến bộ nhưng lại gặp bà Đốc là người nặng óc thi cựu đã áp dụng một lối giáo dục lỗi thời, chẳng những không ích gì cho chúng mà còn xé chúng vào con đường hư hỏng, tội lỗi.

Còn Liên và thằng Đông là nạn nhân chính của cốt truyện. Hai trẻ sớm sa rã vào đường tình yêu và suýt hủy hoại cả một đời còn hứa hẹn nhiều ở tương lai.

XXV

Bà lầm bầm một giây nhưng không ai tài nào nghe hiểu gì cả rồi bà quay về phía sau cầm lấy ống điện thoại :

— A lô! A lô! Bà Đốc nhóm học sinh nghỉ hè đây. Có bác sĩ ở nhà không? Nhờ cô Thura lại với bác sĩ lúc bác sĩ trở về, thì lại ngay chỗ học trò tạm nghỉ nhá! Một việc hết sức cần kíp. Bất luận giờ nào. Phải rồi, quan hệ lắm. Thời chào cô.

Móc ổng điện thoại bà Đốc trả lại nhìn chằm chằm vào mặt tội nhân :

— Trò đã hiểu chưa?

Đông bén lèn trả lời :

— Dạ, không ạ!

— Không hiểu ư? Đò hổng! Đổi với cha mẹ trò, và đổi với pháp luật nên tôi phải mời Bác sĩ đến cho biết về hậu quả sinh lý của con đĩ nhỏ bé kia, trò không hiểu à?

Những câu nói đó làm cho Đông rụt trí. Nó phạm vào lỗi giặng lầm ư mà người ta dọa đưa nó ra pháp luật? Lo lắng hơn bao giờ hết, thằng bé định hỏi lại bà Đốc nhưng bà đã cắt ngang :

— Phải kẽ lại hết, kẽ lại tất cả, nếu không... Điều bộ của Bà Đốc làm cho Đông nghĩ rằng nó sẽ bị chặt đầu nên nó oà lên khóc.

— Hai trò đã làm những trò gì trên chiếc giường rom đó?

Hỏi vậy thôi, nhưng tôi rõ hết đầu đuôi cả câu chuyện rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn được nghe những lời do miệng trò nói ra mà thôi!

Hai trò đã làm gì?

— Chúng em không làm gì cả ạ!

— Tôi ra lệnh cho trò phải trả lời câu hỏi của tôi.

Hai trò đã làm gì lúc nãm trên giường?

Đóng một mồi; uể oải trả lời :

— Không làm gì ráo!

— Trò không muốn trả lời đấy phải không?

— Dạ có, nhưng em không biết trả lời gì cho Bà nữa cả ạ!

Bà Đốc đưa tay nhấp nháu :

— À! Trò muốn tỏ ra cứng đầu. Nhưng kẻ đồng lõa với trò sẽ trả lời cho tôi biết.

Bà quay lại nhấn chuông gọi cô giám thị.

Cô giám thị bước vào. Bà Đốc ra ngay lệnh :

(Xem Đời Mới từ số 62)

— Cô dẫn trò này vào nhốt ở cầu buồng chứa dụng cụ làm vườn. Nhớ điều dẫn này? Nhớ phải khóa cửa lại cẩn thận. Trò này phải ở lại trong buồng đó đợi cho đến lúc ba má của trò ấy đến.

Sau một hồi im lặng, bà Đốc tò ý lưỡng lự :

— Hay sẽ dẫn trò ấy đến sở Cảnh sát?

Đông lo sợ, lầm bầm :

— Sao lại dẫn đến sở Cảnh sát?

Bà Đốc hậm hù :

— Rồi trò sẽ biết...

Bà chỉ về phía cửa :

— Theo ngay cô giám thị!

**

ĐÚNG giữa căn phòng, Liên cùi đầu chờ đợi một hình phạt nghiêm khắc về phần xác.

Bà Đốc, mắt lườm lườm, đi vòng quanh Liên nhiều dạo giống như một con thú dữ đang rình quanh một miếng mồi ngon. Bà dấu trong lòng bàn tay một vật gì xem có vẻ bí mật lắm. Thinh linh, bà chia ngay trước mặt Liên dột ngọt hỏi con bé :

— Có phải chính trò đã viết lên mẫu giấy này không?

Liên thành thật nhận lỗi :

Thura Bà. Chính em.

— Viết cho ai? Trả lời lạnh lùng!

Con bé vẫn thành thật trả lời :

— Cho Đông ạ!

Thấy vụ xét xử mới vào màn đầu, đã đưa lại kết quả như Bà mang muôn, bà quay lại ngồi trên chiếc ghế hành, vừa cười mai mỉa vừa hỏi tội nhân :

— Tại sao trò lại viết thư ấy?

Ồ! Nói ngay đi! Tại sao?

Cô Liên nghẹn ngào. Sau cùng nó áp úng lên mấy tiếng :

— Em quá buồn ạ!

— Buồn! Tại sao lại buồn?

— Em sợ... Em sợ Đông không yêu em nữa!

Bà Đốc nhún vai bắt chước thói quen của người phương Tây nói dồn từng tiếng :

— Ở cái tuổi ấy đã dám phạm vào những tội tây trời ấy được ư? Trò cũng đã có thể biết thế nào là tình yêu rồi à?

Hai tiếng « tình yêu », bà Đốc đưa giọng vút lên, nhưng Liên vẫn im lặng.

— Bây giờ tôi mong trò hãy giải thích cái câu này mà trò đã viết trong thư gửi cho người « yêu quý » của trò : « Em sẽ chơi với anh ở nơi kin đó và em sẽ hoàn toàn chiều theo ý muốn của anh ». Trước hết, tôi muốn hỏi trò :

Nơi kin ấy ở đâu?

— Ở trong rừng, cạnh bờ cỏ ạ!

— À! À! Vậy trò hãy kể hết cho tôi

biết là em đã phạm vào một tội ác đầy xuống địa ngục như vậy. Em quả không biết. Nhưng Thura bà đừng mời ba em đến. Đừng cho ba em hay. Ông! Thura bà đừng cho ba em hay! Nếu ba em hay, em sẽ chết mất!

Thấy Liên hoảng hốt, bà Đốc cũng thích ý vì bà nghĩ rằng, em bé đã bắt đầu sợ và em có thể theo đường ngay lối thẳng.

Bà Đốc lại lên tiếng hùng hổ :

— Những trẻ em hư hỏng đã phạm vào những tội lỗi tàn ác vi thiêu giáo dục về đạo lý! Hãy nói cho tôi biết, ba má trò có theo đạo Thiên Chúa không?

— Thura Bà, có ạ!

— Trò tin có Chúa chứ?

Liên trả lời một cách tin cẩn đầy lòng tin tưởng :

— Thura Bà, có ạ!

Chính ở lòng tin cẩn đó mà làm cho bà Đốc có phần suy nghĩ về thái độ của Liên. Bà cũng có phần cảm động nhưng bà trả lại bình tĩnh ngay. Em nữ học sinh đứng trước mặt bà lúc này đối với bà chỉ là một con bé hư hỏng :

— Trước khi làm lễ ban thánh thể trò có học thuộc về giáo lý đại cương chứ? Trò còn nhớ lời dặn thứ 9 không?

— Thủ xác thịt không mờ màng trưởng nghĩ :

— Thura bà, có!

— Trò hiểu nghĩa lời dặn ấy chứ?

— Dạ! Thura Bà không ạ!

— Đừng ngốc ngác như thế! Trò đã làm trái lời dặn của Chúa. Trò phải tự lấy làm thận thủng chứ? Trò phải sợ vì trò đã phạm vào tội tà trời đáng dày xuống địa ngục!

Bà Đốc đứng dậy, vỗ dữ tợn :

— Đồ khốn nạn! Nếu trò tin tưởng ở Chúa thì không bao giờ trả lại đám vào nhà thờ để làm những việc do bần ấy. Tôi đã rõ hết câu chuyện. Trò có tin như thế không?

Dơ bẩn biết bao nhiêu!

Các trò hồn hit nhau và trò có... Ông! không thể nào tôi nói hết lời được, nói ra chỉ thêm bần miếng! Tôi bắt buộc phải cho mời bác sĩ đến khám cho trò trước khi triệu ba trò tôi đây.

Liên thét lên, sợ hãi :

— Không! Không có mời ba em đến a!

— Tại sao lại không? Nhiệm vụ của tôi là phải báo tin cho ba trò biết.

Liên sững sờ :

— Thura bà Đốc, em van xin bà đừng cho gọi ba em đến. Em không

mở một bóng người nằm thẳng dài trên nền nhà. Cố vội vàng chạy tới. Chính bóng người đó là Liên.

Cô giáo hốt hải đặt cây đèn lên chiếc ghế đặt cạnh rồi quay xuống, cô luron tay dưới mình Liên, nhẹ nâng Liên lên...

— Phải mang trò này đến bệnh viện gần nhất.

Bà cho gọi gấp một người nào đó dậy giúp tôi.

Bà Đốc vẫn chậm rãi :

— Không cần gọi ai cả.

Cô giáo Châu rất ngạc nhiên, đứng sững một hồi lâu trước giọng nói và cử chỉ của một trái tim quá sắt đá đó :

— Thura Bà! Bà không để ý rằng trò này đã bắt tinh rồi ư?

Bà Đốc vẫn không tỏ một chút gì lo ngại cả :

— Hình như trò ấy bất tỉnh.

Bà lại nhăn nheo hai tiếng « hình như » một lần nữa.

Cô giáo Châu bèn to tiếng :

— Nhưng cái vẻ mặt xanh xao, đôi mắt sâu và mắt hắt cả nét tinh anh ấy... tất thấy những cái này không nói lên được rằng em bé đã bất tỉnh ấy ư? Phải tìm cách làm cho em tỉnh lại mới được. Thura bà, bà rời đèn để tôi có thể đưa em lại bệnh viện. Em bé nguy lắm rồi. Nếu xảy ra chuyện gì là bà phải hoàn toàn gánh hết trách nhiệm đấy.

Hình như lời hăm dọa của cô giáo đã làm chuyển lồng được bà Đốc.

— Được rồi, tôi sẽ soi đèn cho cô. Cô mang con bé ấy đến bệnh viện.

Bệnh viện ở phía trên gác. Phải qua một hành lang dài mới đến bệnh viện.

Bà Đốc cầm đèn đi trước lên giòng :

— Thật cô đã ân cần đối với em bé đó, nhưng sự ân cần ấy dùng không đúng chỗ, k' ông đúng lúc, vì em bé ấy, với chứng ấy tuổi mà đã sớm hư hỏng như vậy phải chịu những hình phạt như thế cũng là xứng đáng lắm. Mặc dầu, cô giáo Châu phải mang trên tay thân hình bất tĩnh của em bé nhưng cô cũng đưa lời phản đối :

— Thura bà im cho. Tôi hiểu em bé này. Những điều bà nói đó thật quá là lung quá!

Bà Đốc không dám được cơn giận :

— Đây cô giáo: Cô phải dẫn do lại lời nói của cô. Tôi biết những điều cô không biết mặc dầu cô tự hào rằng cô hiểu biết học sinh của cô. Cái đáng bùi dằn đòn của em bé này đã nói rất nhiều ở những sự việc đã xảy ra trong ngôi nhà thờ rồi.

(còn nữa)





Sơ lược cốt truyện

HO gặp nhau sau những ngày biến cố ở Hà Nội. Tình yêu vẫn, Dịch làm thư và Hướng mới trở về, bùn khoán đi tìm một con đường sống. Cả hai người trước đây cùng học trong trường Kỹ thuật.

Gia đình Hướng ở một tỉnh miền bắc khi anh về, đã khác xưa một cách bất ngờ. Hướng xin được một chân thư ký ở hàng buôn nợ. Chẳng bao lâu anh bỏ nghề vì một chuyện xích mích trong buồng giấy. Anh được Dịch đưa vào làm trong một xưởng chưng xe hơi. Ở đây anh gặp Tạo, một anh thợ côn trè, hiền lành và ham hoạt động xã hội. Anh bùn nhà về ở trong xóm ngoại cùng Tạo. Lát sau, Tạo gặp phải chuyện không may. Chán nản và lát buồn, Hướng hò vào Nam.

Đến Saigon, Hướng được Tự, một người bạn thủy thủ, đưa lại trú nhà Duyên, em họ Tự là gái nhảy, đêm đêm Duyên phải đi làm nuôi gia đình có một mẹ già với đứa con trai còn nhỏ. Chồng Duyên mất từ tám đến tám mươi năm trước.

HƯỚNG bắt gặp dưới vành nón lá sơ xác, một đôi mắt nhỏ lờ đờ sảng trên khuôn mặt xanh xao, ngơ ngác. Thằng bé bị kéo di xênh xệch. Nó mặt quá đen nỗi không buồn cười. Mẹ nó mặt nhăn như một cái bì rách mếu máo bảo Diên:

— Cháu nó đi tầu say sóng, ăn được hột cơm nào, nói ra tiệt, ông a.

— Nắng thế này mà bà đẻ cho nó đi đất tr?

Thằng bé co dumi người lại giữa lúc mẹ nó hỏi Diên sung sướng như gặp được một người đồng hương:

— Bén Nhà Rồng đâu kia hở ông?

— Qua bén kia cơ. Nhưng vào đấy phải có giấy. Bà tìm ai trong đó?

— Cháu có người nhà làm trong ấy, muốn tìm để người ta đưa lại chỗ bồ cháu ở...

— Ông nhà ở đâu bà không biết à?

— Đã có. Ở đâu Xóm Chiểu.

— Đroc rồi. Bà hãy theo tôi ra kia tôi kêu xe đưa bà đến nơi. Có số nhà chứ?

— Thưa có a. Cháu đã ơn ông. Thật

đang tốt bụng quá...

— Đồng bào cả, giúp nhau một chút có gì đâu mà phải oán với huệ!

Diễn nói với một nụ cười chất phác. Hướng chợt thấy hơi áy nay khi từ giã bạn.

CON đường hẹp chạy vào một cái ngõ ngang không lối ra. Ngõ gạch nám sau lưng một giây nhả ánh thông theo con đường đi ra chợ. Nhà Tự ở cuối phố! Sau khi đã ngó kỹ càng để thấy minh thực không thể nhầm được số nhà, Hướng mới đặt va ly bên hè, mạnh bạo đập cửa. Con bé ở, chứng mười lăm tuổi ngơ ngác chạy ra.

— Ông Tự có nhà không em?

Con bé ngăn ngó nhìn khách lạ rồi không bao sao, chạy lọt vào trong nhà. Một lát nó trở ra với một bà đứng tuổi. Thấy Hướng bà don đả hỏi: « Cậu Hướng đó phải không? »

Hướng bối áy này: « Đã, con là Hướng đây a. »

Cánh cửa gỗ thưa kêu két trên nền đà hoa. Bà chủ nhà — mà Tự giới thiệu trong thư với Hướng là bà di hàn — ăn cắn hỏi:

— Cậu mời tôi?

— Vàng. Thưa cụ con vừa ở tàu lên.

— Anh Tự anh ấy có dặn tôi bảo không chừng tháng này cậu vào.

— Đã, thưa cụ anh con không có nỗi?

— Nó lai xuống tàu rồi. Đầu đi « xàng ga bo » thi phải.

— Thưa, anh ấy có dặn gì không a?

Hướng hỏi vung vê như đọc thấy vẻ thất vọng trên nét mặt của gã con trai bà cụ nói đê yên lòng:

— Ở đây cũng như người nhà cả, cậu cứ tự nhiên, đừng có ngại gì. Thời, đê va ly kia rời qua nhà trong rứa mặt... Ba à, xắp khăn tay xà bông ra nghe con.

Bà cụ nói giọng lờ lờ nữa nam nữa

bắc nghe lạ tai. Hướng đặt va ly và bắt gặp một thiếu nữ, áo lụa cụt tay dương ngồi bên bàn phấn nắn nót son đỏ mẩy đầu móng tay. Cặp mắt trong gương ngước lên giữa lúc Hướng vừa bối rối. Hắn ngượng nghịu cúi đầu.

« Sao anh bảo đầu tháng vào, làm anh Tự anh ấy đợi mãi... » Giọng nói tự nhiên, thân mật lây cảm tình sang Hướng. Một nụ cười dễ dàng nở trên khuôn mặt mà lớp phấn son ý tứ không giấu hết đôi nét mệt mỏi.

— Tai nhỏ mất chuyến tàu, chị a.

— Ngoài Bắc có yên không anh?

— Да, cung bình thường.

— Đã mấy năm nay tôi không về, chắc cũng thay đổi nhiều lắm?

Hướng lúng túng hơn vì không tìm ra câu trả lời cho đậm đà câu chuyện. Biết ý, thiếu nữ quay lại soi gương và lẩy bàn chải gỡ tóc. Hướng được dịp tháo vào sân trong. Vào gần tối cửa hắn chợt nghe thấy một giọng nói đanh bả leo néo:

— Hôm nay không họp hả má?

Tiếng bà cụ dõng dạc:

— Ngủ cho béo xứng ra bây giờ mới dẫn xác lại... Có ai mà họp!

Một nhịp cười khanh khách nồi lên. Hướng thoáng thấy một cặp môi mong đỗ cong cὸn. Hành răng trắng lấp lánh một mảnh ràng vàng duyên dáng. Hai nết lồng mày kẻ đậm uốn cong trên một đôi mắt đồng đura. Một mảng tóc xoắn không biết hữu ý hay vô tình là lối rủ xuống nghiêng một bên khoé mắt. Người con gái có một vẻ đa tình y như của một cô đào trên màn ảnh.

— Bữa qua mày đi đâu mà không thấy?

Người bạn gái nháy một bên mắt và uốn cong cặp môi đỏ trả lời bằng giọng đầm lò lò:

— « Anh Bơ tí rằng đê vu... » Mẹ oi mẹ xem có ai bán Sâm Cao Ly mà chính hiệu ấy, mẹ mua cho con mấy lạng...

Bà cụ tẩm tẩm cười. Cô con gái nguýt bạn thật dài:

— Thức cho cổ xác vào rồi tắm bô!

— Nói thế chứ đạo này tao có chơi bài mẩy đâu. Quay ra bà cụ — thế mà vẫn ít ngủ, mẹ a. Mẹ coi này, áo mặc cứ gần như áo té. Chẳng còn ra eo ra cò gi ráo.

Bóng người con gái nỗi bật trên tấm gương. Mẫu áo huyết dụ hoa in lìn một thân hình còn đều đặn. Cố ta chạc ngoài hai chục tuổi. Nếu bảo 25 thì hơi già nhưng hai mươi hai thì lại trẻ quá. Đó là một thứ sắc đẹp mà sơn phấn điểm lèn làm cho người ta gìn như không đoán rõ tuổi, một

vẻ đẹp táo bạo, gợi tình. Hướng nhớ đến Vân, Thu với sắc áo dịu dàng, màu áo bảy tông một tinh tinh nền nếp.

Có tiếng người ôm ôm ngoài cửa:

— Trời ơi! Hẹn như vậy đó hở? Để người ta chờ muộn chết.

Cái anh chàng Sè goòng ấy sè goòng từ đầu đến chân. Hắn chạc ngoài ba chục tuổi. Tóc rẽ tre. Cả một hàm răng trên lấp lánh những vàng. Hắn mặc một chiếc sơ mi lụa ny lồng sòng sọc trắng trong suốt nổi bật chiếc áo lót bên trong. Ngang bụng trêx xuống một cái giày lông khóa cung bằng vàng. Quần hắn là một thứ hàng xát kin bóng nhảy và lùng nhùng: Một của mấy ông con trai. Thay vì chào, gã chỉ nhìn bà cụ và há hốc cái miệng đầy răng vàng ra cười. Hắn đặt hộp thuốc lá àng lè lên bàn đoạn kéo ghế xa lỏng ngả lưng và chuỗi dài hai cẳng ra một cách rất tự nhiên. Ả áo đỏ với tay lấy một điều thuốc, châm lửa hút rồi mở màng ngó theo vết khói xanh mỏng uốn éo vươn lên trần nhà.

Hướng lại bên bà cụ nói nhỏ: « Xin phép cụ con ra phố một lát. »

— Ủ, cậu đi mà coi phố. Nhớ về ăn cơm nhé.

Ra đến cửa, Hướng chợt nghe một nhịp cười khẩy ổ cát lèn, rồi hai ba nhịp cười khác tiếp theo y như cái giọng cười của bọn người giữa một cơn khoái lạc.

¶

KHÍ Hướng đã thuộc gần hết phố Saigon thì những cảm tưởng thích thú của một kẻ đi xa đã bắt đầu nhạt nhẽo. Dao ấy vào cuối mùa nắng. Những con đường thiếu bóng cây nóng rát lên. Nắng cứ vàng như lửa. Cái thành phố trong cảnh hoạt động của người và máy móc sôi lên sùng xục. Từ sáng tời chiều hế bùn chà ra phố là Hướng đã tinh xảo những cuộc đi thật rẻ, thật ngắn qua những phố thưa xe cộ và có nhiều bóng râm. Chiếc xe buýt nich chắt người như cá hộp đối với Hướng đã thành quen thuộc quá. Một đồng ruồi Tân Định Saigon và ngược lại. Ở trong này người ta còn tiêu bốn hào, kêu là bạc các.

Mục sống dễ chịu cho những kẻ tha phương. Sáng sáng Hướng ra chợ kiếm một hàng cà phê ăn điểm tâm với ba đồng bạc. Cà phê sữa cần thận. Có đồng ruồi thôi. Tới bánh mì cá hộp hay thịt gì đó.

(còn nữa)

Sàigon tài hoa

(Tiếp theo trang 23)

rèn luyện đồng nghiệp, nghĩa là tổ chức lại đời sống chuyên môn của Nghề.

Sau bảy năm hoạt động, hôm nay đây anh có cho chúng tôi biết sơ sơ về kết quả trong công trình chấn chỉnh Nghề, sao cho chúng ta theo kịp được đà tiến phát của dân tộc. Ngồi cạnh chỗ anh Năm Châu hóa trang, anh Trang đưa cặp mắt — lúc này sao mắt anh sắc mạc thế! — ngoi quanh hậu trường rồi cắt giọng nhỏ nhẹ, anh cảm nhận tung cầu đề phản ánh tình thế:

— Dĩ nhiên là không thể nào tiến vượt bậc được vì trớ lục khách quan — vẫn cứ là như xưa — cũng có, song lớn nhất là vì trớ lục chủ quan. Dành rằng: khán giả có thay đổi, họ đòi hỏi thứ tuồng hợp thời trang, nghĩa là tân kỳ kiều Âu Mỹ... cũng khó mà chiều được sở thích của họ, nhưng anh Năm cũng đã cố sức dùng cả nội dung lẫn kỹ thuật mới để làm thỏa mãn được lòng dân một phần nào rồi.

« Song cái khó là ở như chỗ tổ chức đời sống chuyên môn và đời sống thường ngày của diễn viên. Anh bảo, giữa tình trạng này mà khuynh định họ vào được một kỷ luật nào, dù là kỷ luật dân chủ đi nữa, thì thật là một chuyện... và trớ. Biết bao nhiêu là cảm đỗ, biết bao nhiêu là ám ảnh, biết bao nhiêu là bùa bả, cạm bẫy, lúc nào cũng sẵn sàng uy hiếp tinh thần hàng người yếu bóng vía. Tuy nhiên được một loạt diễn viên ra trò bày giờ đâu có phải chuyện đẽ, huống hờ lại côn tình đến việc uốn nắn, rèn luyện, hoàn cải họ cả về phía nghề nghiệp lẫn về phía đạo đức người dân.

« Đã vậy, lại còn điều này nữa mới thật là nan giải: diễn viên, do ảnh hưởng của thời thế, đã chia hẳn ra hai từng, từng dưới hưởng được nền giáo dục mới thì sẵn óc cầu tiến, mong có tương lai, chịu học tập; song mỗi khi họ đòi nhoai lèn, muốn vượt nền nếp cũ thi lập tức họ vấp phải từng diễn viên trên, phần lớn đều là chúc sắc cả, và do đó thiếu tinh thần tiến thủ, khư khư ôm lấy mờ vòn « tài hoa » gần như dã quá mùa của mình, thành thử mâu thuẫn lung tung, xích mích thường trực. Dàn xếp cho ôn đê thúc đẩy cả hai khối đó đi kẽ cung khá mệt. Cho nên không thể voi được. Phải kiên nhẫn lắm, anh a... ».

Có đúng không, các bạn? — H.V.P.

HỘP THƯ QUẢN LÝ

Chúng tôi có nhận được bưu phiếu của những Ông Ông :

Jeune Béb đầm Ecol Kontum	200\$
Bồ quốc Ninh Camkong Prekkak	85\$
Nguyễn thê Khải, Trảng Bôm	133\$
Hà văn Đú, Trésor Cap st. Jacques	250\$
Hoàng văn Rịa SP 4 210	120\$
Lâm thị Tơ, Ins uitrice Ssiquan	90\$
Nguyễn văn Oanh, Vientiane	400\$
Mai Ngàn, Đà Nẵng	70\$
Nguyễn trúc Nam, Trảng Bôm	78\$
Lê văn Thông, T.P. Vientiane	200\$
Hà văn Tuyên, Xeng Khouang	300\$
Nguyễn văn Bertin, Trésor Kampot	168\$
Tạ duy Chiêu, Vientiane	120\$
Lê văn Uy, Huế	75\$
Nguyễn hồn Thủ, Hanoi	300\$
Đỗ xuân Lành, S.P. 4 465	120\$
Phạm quang Khải, Minot	108\$
Mai thanh Liêm, Pursat	110\$

XIN ĐA TÀ



SEX - HORMONE LÀ CHẤT GÌ ?

CÁCH đây 20 năm, hoàn cầu mới biết nói đến tên « Sex-Hormone » là một thứ mới lạ làm cho giới y khoa ngạc nhiên, nhà phát minh chất này nói đó là một thứ hóa học đã làm cho giống cái thành đàn bà, giống đực thành đàn ông. Nhưng đến chừng công chúng biết sự ích lợi của chất mà nhiệm này, liền kêu gào xin sản xuất thêm.

Ngày nay, khoa học được tin rất hào lòng về vấn đề « Sex-Hormone ».

Chất này không những dùng để duy trì giống đực cho thành đực — giống cái cho thành cái, mà nó còn để chữa được nhiều bệnh cho nhân loại nữa.

Công việc quan trọng nhất là khảo cứu để tìm kiếm cho ra chỗ xuất sản mới của « Sex Hormones ». Không lâu nữa chất mới lạ này sẽ có đủ dùng khắp hoàn cầu.

Chất « Sex Hormone là gì ?

TƯỚC đây vài trăm năm các lương y cũng đã phân vân. Đó là chất xúc tiến 2 giống (đực và cái) của nhân loại. Vì cái gì mà đứa con trai lớn lên đến cỡ tuổi nào đó lại đổi cả tiếng — tại sao vú của con gái lại to lên ?

Các nhà khoa học tuy phân vân, nhưng đã đoán ra được, không phải là sai hết, như đã đồng thanh đoán rằng thân thể biến chuyển theo tên hóa học « Chemical messengers » hoặc « Hormones » do các hạch điều động lui tới trong mạch máu của thân thể. Lời đoán đó sai; vì sau bao nhiêu năm khảo cứu không thành công, các nhà khoa học mới có thể phân tách được ra vài loại hóa học mà chưa được nhiều.

Ý như lời của các nhà khảo cứu có nhiều loại hóa học làm cho thân thể « Phản ứng » tùy theo giống. Nghiệm thấy: sở dĩ có kinh nguyệt là vì chất hóa học gọi là « Progesterone » và các bộ phận khác của đàn bà mà sống còn đó là nhờ các chất như « Esterone » Estradiol » và Estriol đó là về phần giống cái.

Còn giống đực tóc và lông chóng bạc là vì ảnh hưởng của chất « Testos'erone » — Công việc sáng tạo ra tinh khi là nhờ ảnh hưởng chất « Pregnenolone ».

Các nhà khảo cứu ngạc nhiên thấy

trong thân thể đàn ông cũng như đàn bà đều có « Hormone » cả.

Nếu trong thân thể kẽ nào có nhiều Hormone giống cái nhiều thì người ấy có hình thức, tính nết như đàn bà (tử long, tóc cho đến cả tiếng nói v.v...) Trái ngược lại, thi có hình thức và tính nết như đàn ông.

Với mảnh lực của chất đó, mà hình thức và tính nết biến đổi được. Các nhà khảo cứu đã nắm được cái bí quyết đó rồi.

Không bao lâu, các bác sĩ hiểu ngay, tiêm « Hormone cái » cho đàn bà có kinh nguyệt lại làm cho « thai » khỏe « sa », khỏe « sảy ».

Còn đàn ông yêu diệu như đàn bà, nhưng được tiêm « Hormone đực » vào, thi đàn ông đó lại có vẽ như đàn ông ngay.

Chất mới lạ này càng ngày càng lả thêm nữa. Có nhiều bệnh nhân tiềm thú « Hormones » lâu ngày để duy trì giống (sex) của mình, đã đến khai với bác sĩ rằng: các chứng bệnh gi khác trong thân thể họ đều tiêu tán đầu mặt cả. Chứng đó đã chứng tỏ chất hóa học này có mảnh lực chữa được cả nhiều thứ bệnh mà thuốc nay chưa ai tin tưởng được.

Sự tăm ra được bí quyết rồi, thế nhưng làm thế nào để sản xuất cho nhiều và rẻ tiền để giúp nhân loại có được nhiều mà dùng ?

Vấn đề này rất khó giải quyết — khoa học sản xuất được chất « Hormones » này, là lấy trong các cơ thể của thú vật — nhưng như vậy thi vừa chậm chạp lại vừa đắt đỏ.

« Sex-Hormones » thành công rồi, đang dùng để giúp chữa cho trẻ con hết « lùn » và chóng lớn, và cho kẻ già trẻ lại được — ngoài ra còn chữa

Đầu sói với Sex - Hormone

Đầu sói vì sự xúc tiến của chất mõ trong da do « Hormone đực » điều khiển. Loại Hormone này đã biến hóa hình trạng của chất mõ (béo dòn).

Sau cuộc thí nghiệm của bác sĩ Pates Flech và các bạn đồng sự trong viện Đại Học đường Pencil Vania. Bác sĩ rút một chất có trong chất mõ của người sói đầu, gọi là « Sebum » đưa đi xoa vào lông cho thỏ và chuột thì độ 10 ngày thi thấy lông rụng.

(SEXUAL HYGIENE MAGAZINE)

được bệnh bại — làm cho da dã héo khô trở nên troi tốt, và còn giúp cho các phụ nữ khỏi phải đau đớn vì kinh nguyệt.

Ta bắt đầu nói đến vai quan trọng của các nhà khảo cứu khoa học trong hằng ở kinh đô Chicago đã.

Một thành niên, đã phát giác ra một ý nghĩ không ai tưởng tượng được — tức là Perse Ulion một nhà khoa học dân đen, sinh trưởng ở miền Alabama thuộc một gia đình nghèo,... thế mà ngày nay đã nghiêm nhiên là một nhà sưu tầm hóa học có tiếng nhứt vì ngành khảo cứu loại thuốc Physostigmine » để chữa các chứng bệnh đau mắt.

Một hôm hằng « Greden » chuyên nghiệp pha các thứ sơn để sơn nhà cửa, mới rủ « Ulion » chờ dạy ở đại học đường « Dipov » nữa để di Chicago phụ trách về ngành phân tách chất hóa học trong « đậu nành ».

Dùng tay vào việc, Ulion đã làm cho hằng được lời — mà lại còn có cơ hội kiếm thêm... ra được một chất nữa rất quan trọng mà các nhà hóa học gọi là « Sterol » tức là một tế bào tròn (Rings of molecule), mà lúc đưa thí nghiệm lại thi tương tự như chất của « Sex Hormone ».

Nếu chàng có thể phân tách ra chất « Sterol » trong dầu « Đậu nành » thành một món hàng thi số « Sex hormones » sẽ được nhiều lắm. Các nhà bào chế sẽ có thuốc mầu nhiệm vừa nhiều vừa rẻ tiền nữa. Thế nhưng muốn phân tách ra nó thi phải hy sinh mất chất dầu đi.

Một hôm tinh cờ chàng Ulion đi gặp một người bạn đang pha thử thuốc để khử vôi trắng, chàng lán la đến xem, vừa thấy bỗ vôi vào, vôi sôi thành bọt rồi thành cục — thế sao chàng không thi nghiệm dầu « Đậu nành » theo phương pháp này, mà hồi xưa chàng không sao phân tách ra được — giả có kể gì làm cho dầu đóng cục lại thi phân tách chất « Sterol » qui hóa đó ra rất dễ.

Trở về gấp, vào phòng thí nghiệm ngay thi không bao lâu, hoàn cầu đã nghe được tin rất chấn động là « Sex-hormones » đã kiểm ra được rất nhiều trong dầu « đậu nành »

Tin đã ra rồi, các hãng khảo cứu ngày nay là cho máy chạy rầm rầm, đèn sáng choang cả đêm lẫn ngày với một số hàng triệu mỹ kim.

(Còn một ký) Trich Medical Tops BÙI VĂN TRI thuật



ĐỜI MỚI số 97

GYRALDOSE

(Dược phẩm Chatelain)
Dùng vào việc vệ sinh kín đáo
của phụ nữ
Có bán khắp các tiệm thuốc Tây

TRỊ BẢO ĐÁM
Nếu không hết trả tiền lại
huờn cà tiền xe

Bịnh GINGIVITE - Nướu răng chảy máu.

Ung xỉ máu - NOMA ung xỉ lầu mă PYORRHÈE - Nướu răng chảy mă. Ung xỉ mă.

L'HALEINE FORTE - Hôi, thui miệng.

NGUYỄN-XUÂN

Tốt nghiệp y khoa

Chuyên môn bệnh nơi miệng
95 đường E Audouit — Bàn cờ, Saigon

VĨNH LỢI

Số 94 đường Tân Thành - Cho'on

hay là

VĨNH HƯNG HIỆU

Số 49, đường Đỗ hữu Vị - Saigon

Lanh làm cửa sắt, đặt ống nước,
máng xối, các đồ nhà tắm và cầu
tiêu v.v...



Do cựu cai quản nơi nhà bán kiến Solirène -
Heumann đảm nhận

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sắm :

1. — I gót

BEKINAN Tiên

(Euquinine activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2. — I hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Tri ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



ALLO... ALLO

BÂY LÀ TIN TỨC HOÀN-CẦU

SONG HỈ !

SONG HỈ HOÀN !

Một tin đáng mừng cho quý Hàng
Phụ-nữ.

Kè từ nay quý Bà, quý Cò sê đang vira lòng vì « Song Hỉ Hoàn » chắc chắn là phương thuốc chuyên trị về bệnh máu huyết kém suy, ăn không ngon ngủ không đcyc, bảo bợ, sót ruột o chua, chảy nước dài, nhức đầu chóng mặt xâm, bón uất...

Kinh nguyệt không đều hòa, mồi lòn hành kinh đau bụng, nhức mồi cùng mình đau lưng.
Uống « Hoàn Cầu Song Hỉ Hoàn » máu huyết tốt tươi, da thịt nở nang, mịn màng, trẻ đẹp
lại và tất cả bệnh do máu huyết sanh ra đều hết.

Thật là một phương thuốc quý giá cho các hàng Phụ-nữ.

TỔNG PHÁT HÀNH :
HOÀN-CẦU DƯỢC PHÒNG

99, Quai de Belgique Saigon — Vâ có bán khắp nơi

33

DẠY KHOA
CHÂM CỨU
Trị bá bệnh
Một tháng thành tài.
Do Ông LÊ CHÍ THUẬN truyền
Nhà số 50/8 đường Duy Tân
Tân Định (Sài Gòn).
Ở xa viết thư đề cò trả lời.
Có bán sách CHÂM CỨU
THỰC HÀNH.

TIN MỚI
Tuần báo trào phúng
duy nhút hiện thời
VỚI BA TIỂU THUYẾT DÀI
SÁNG TÁC

Nhà thuốc
ĐỨC LÂM SĨ
16 đường An Điểm
CHOLON
Có đè bán
khắp nơi

Lao-xương, nhức
gân, tê-bại, rung,
rũ-liệt, khớp cẩy cơ
thể, hoặc bấn thận
bất toại.

dùng: Nhơn-sâm-hồ-cốt-giao-hấp
đàn-gân-cốt,
bồi-bổ-tinh-huyết, phục
hồi-sức-lực, mạnh-mẽ

Thủ đặt lại vấn đề Dân tộc tinh

(tiếp theo trang 13)

Trên đây cũng cần nhấn mạnh
ngay rằng: chính nhờ cái đức tinh
«gặp thời thế thời phải thế»
ấy mà dân tộc mình còn lại
đến ngày nay: đức tinh đó là
đức tinh giúp cho mình biết khi
khuất khi thản, khi khuất thi dùng
thái độ hài hước (óc trào lộng của
Mac Đĩnh Chi, của Trạng Quỳnh, của
Hồ Xuân Hương, của Tú Xương) để
mai nua rồi tha thứ cho Phường tục
tử; đến khi thản thi dùng thái độ Cao
dung (óc kẻ cả của Trần Hưng Đạo,
của Lê Lợi, của Quang Trung,

đè lúc phải đánh
thì đánh thật sự, song lúc quản thù
đã ngã thi lập tức xử hòa ngay. Vậy
thì cái tinh chất «cần cù trong thời
binh, oanh liệt trong thời loạn» của
con dân đất Việt ấy, bởi đâu mà có?

— Nguồn gốc dân tộc tinh

XÉT theo quan điểm xã hội
học thực nghiệm thì thấy rằng: tinh
chất dân tộc là sản phẩm của đời sống
dân tộc đã được diễn tiến qua một thời
gian nhất định và trong một không gian
nhất định.

Như thế thi phải có đời sống dân
tộc rồi thi mới có được khái niệm
tinh chất dân tộc.

Vậy thi dân tộc là gì? Dân tộc là
hình thức tập hợp của một lớp người
thường thường là sống trong một
khu vực nhất định, có một lịch sử
chung, một tập tục chung, một ngôn
ngữ chung; hay, nói theo tinh cảm,
thì đó là một lớp người đã từng cảm
thông với nhau về mọi nỗi vui, buồn
lo, nghĩ, đói, rách, ấm, no chung với
nhau, qua một thời gian nhất định
nào đó.

Và đời sống là gì? Đời sống là sự
chăm lo về mọi việc ăn, uống, ở, mặc
yêu, ghét, v.v... làm sao giữ cho thân
thể và tâm trí minh được toàn vẹn,
nghĩa là sự chăm lo sản xuất và chăm
lo hưởng thụ, nói khác đi thi đời
sống là sự hành đạo và sự hành
lạc vậy.

Rút lại thi tinh chất dân tộc là kết
tinh của đời sống tinh thần và vật
chất của dân tộc, trong cuộc trường
kỳ đấu tranh của dân tộc để chế
ngự ngoại quốc và chế ngự lẫn nhau.

HÀ VIỆT PHƯƠNG
(còn một kỳ)

Col Indéformable




TOCODA
272, ĐƯỜNG THỦY-BINH CHỢ-LỚN



CHIEMISE
MAY SẴN

Qui Ngài muốn lụa một cái chemise may
sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may:

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon
Bảo đảm không rút. Col Indéformable
Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette
và Cravate tuyệt



Muốn trong gia đình đầm ấm

Người mẹ hãy tìm cho được các thứ thuốc dưới đây:

BẢO TẾ TIÊU NHI THỦY TÁ TÁN

Chuyên trị trẻ em ốm phèn nước

BẢO TẾ CĂN CƠ TÁN

Trị em nhỏ nóng minh ốm sưng giật mình

BẢO NHI XOÁI TỊNH

Dung chất sanh tố loại cài nugas bò nhí đồng

Nhà thuốc BẢO TẾ

113 đường Canton CHOLON

danh tiếng lâu năm, khắp nơi tiệm thuốc đều có bán

May-May Suisse "Helvetia"

TỔNG PHÁT HÀNH INDO COMPTOIRS. SAIGON

7 ngày quốc tế

(tiếp theo trang 3)

Ý KIẾN CỦA TRUNG CỘNG

« Chắc chắn vấn đề Việt Nam có thể giải quyết bằng cuộc thương thuyết »

Theo « Tân hoa xã » ông Liu Ning Y, phó chủ tịch liên hiệp các nghiệp đoàn Trung Cộng đã tuyên bố rằng những đề nghị do ông Hồ Chí Minh vừa đưa ra hoàn toàn phù hợp với nguyên vẹn của tất cả các dân tộc hiểu hòm.

Ông cũng nói rằng các lực lượng hòa bình càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và chắc chắn vấn đề Việt Nam phải có thể giải quyết bằng những cuộc thương thuyết dựa theo căn bản quyền độc lập quốc gia của nước Việt Nam.

Một buổi hội báo chí do ngoại trưởng Dulles chủ tọa

Trong một phiên hội báo chí kéo dài trong vòng một giờ rưỡi và có hai trăm ký giả tham dự, ngoại trưởng Dulles nói rằng nếu hiệp ước Cộng đồng phòng thủ Âu châu không được phê chuẩn mau lẹ thì các lực lượng đối phương ở Âu châu cung như ở các xứ khác sẽ có thể thắng các lực lượng có động sự thống nhất. Ngoại trưởng nói rằng bối cảnh vi sự viện trợ của Mỹ nhằm mục đích khêu khích Âu châu thông nhau, cho nên việc thi hành hiệp ước Cộng đồng phòng thủ sẽ có ảnh hưởng đến thái độ của quốc hội Mỹ đối với vấn đề viện trợ Âu châu.

Ông Dulles cho biết rằng phần nửa số tiền viện trợ trong năm nay đã được trù liệu cấp cho Cộng đồng phòng thủ Âu châu.

Ngoại trưởng Dulles tuyên bố rằng Mỹ có thể ngưng viện trợ nếu hiệp ước Cộng đồng phòng thủ Âu châu không được phê chuẩn trong vòng sáu tháng nữa.

Ông nói thêm rằng ngày chiến tranh Đông Dương kết liễu có lẽ còn xa, nhưng sự chấm dứt chiến tranh này có thể có những hậu quả rất lớn lao đối với toàn thế giới tự do.

Các lực lượng Tây phương ngày nay là một yếu tố vững chắc có thể làm thất chí một kẻ xâm lăng, nhưng người ta phải biết rằng tiềm năng quân sự của nước Nga không giảm bớt và bởi đó Tây phương phải cẩn thận đề phòng.

Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles tuyên bố

Đáp một câu phỏng vấn, ngoại trưởng Dulles xác định rằng dầu cho nước Pháp không phê chuẩn hiệp ước Cộng đồng phòng thủ Âu châu, thì Mỹ cũng tiếp tục viện trợ cho Pháp ở Đông Dương trong năm 1954 như đã trù liệu.

Báo chí Pháp bình luận lời tuyên bố của ông Foster Dulles

Hôm nay nhiều nhất báo ở Paris đã đặc biệt bình luận về những lời tuyên bố của ngoại trưởng Dulles trong một phiên hội báo chí để đánh giá về chính sách Âu châu.

Báo « Le Figaro » viết rằng: « Tuy xét theo nội dung thì những lời tuyên bố ấy đúng thật, những đã gây ra một hậu quả không ai thích chút nào. » Tờ báo thêm rằng: « Không nên quên rằng quyết định dài hơi về vấn đề cộng đồng phòng thủ Âu châu không thuộc chính phủ Pháp nhưng chỉ thuộc nghị viện Pháp mà thôi. »

Theo báo « Le Figaro », người ta tự hỏi rằng phải chăng ông Dulles đã tự ý gây nên một sự chấn động để giải thích lập trường của chính phủ Mỹ trong việc thi hành một chính sách thót lùi.

Báo « Le Figaro » cho rằng, dùng như một chính sách như vậy đã được quyết định tại Washington:

Báo « Le Populaire », cơ quan chính thức của đảng xã hội cho rằng lời tuyên bố của ông Dulles có thể giúp cho cuộc vận động phản tán được trở nên dễ dàng hơn; nhưng là trong khi Nga sẽ đặt tất cả hy vọng vào cuộc vận động ấy.

Báo « Combat » cho rằng đối với Mỹ, Âu châu chỉ là một vùng hoạt động phụ thuộc, để cho Mỹ rút lui theo chiến lược trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Tờ báo thêm rằng lời tuyên bố của ông Dulles chỉ tiết lộ chính sách mới về « chiến lược ngoại giao » của người Mỹ.

Tờ báo kết luận: « Chẳng tốt xin cảm ơn ông Dulles vì đã cho chúng tôi biết rằng sự

Cuộc bầu Tổng thống làm bộc lộ sự chia rẽ...

(tiếp theo trang 3)

tiếng thổi thục Việt Minh đưa để nghị hòa bình với Pháp là cố ý làm cho nội bộ Pháp thêm chia rẽ, làm cho đảng Cộng Pháp thắng thế và đảng xã hội không muốn mà phải đi con đường đảng Cộng.

Bạn đọc không nên quên rằng ở Pháp các chính đảng rất sực mệt thăm giữa quân chúng (tức là mệt quân chúng); họ làm việc tùy quân chúng chứ không phải hướng dẫn quân chúng.

Mỹ thì tỏ ý cương quyết; cho Pháp biết rằng dù Pháp có chấp nhận hiệp ước Cộng đồng phòng vệ Âu châu hay không, Mỹ và đồng minh vẫn tiến hành. Kho nỗi là nền kinh tế tài của Pháp chưa tự túc.

Phản thì ở giữa Tây Đức và Anh quốc, Pháp không làm sao bắt tay được với Nga, dầu là có ai cho tiền bảo phải đi với Nga.

Ở giữa hai thế lực Nga Mỹ, người Pháp rất là phân vân. Sự chia rẽ quá rõ

nhiều bộ trên địa hạt chủ quyền quốc gia của chúng tôi cũng sẽ vô ích và còn nỗi hại nữa.

Thêm hai nghị sĩ yêu cầu chất vấn chính phủ về những lời hăm dọa của ngoại trưởng Dulles

Ông Edouard Bonnefous, nghị sĩ Liên hiệp xã kháng chiến và cựu tổng trưởng đã yêu cầu chất vấn chính phủ về những hậu quả của lời tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles. Ông Bonnefous cho rằng những lời tuyên bố này đã gián tiếp liên can đến những hiệp định đã khởi sự thi hành trong khuôn khổ của tổ chức Bắc Đại Tây Dương.

Mặt khác, tướng de Montsabert, nghị sĩ Liên hiệp cộng hòa xã hội cũng yêu cầu chất vấn chính phủ sẽ hành động như thế nào sau khi ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles đã tuyên những điều nói trên trong một phiên hội báo chí ở Paris.

Báo « Pravda » nói về cuộc tuyển cử tổng thống ở Pháp

Tờ báo « Pravda » của đảng công sản Nga số tiếp tục quan tâm đến việc nội bộ của Pháp và đã đăng một bài về cuộc tuyển cử tổng thống ở Pháp.

Hàng tháng tần chính thức của Nga số « Tass » đã dẫn bài báo « Pravda », viết rằng cuộc tuyển cử này sẽ chịu ảnh hưởng những nỗ lực của Mỹ để làm cho Pháp mất địa vị đại cường của mình bằng cách biến nước này thành một hội viên của tổ chức « Âu châu ».

Theo báo « Pravda », những chính giới Pháp nghĩ rằng ông Edouard Herriot, lãnh tụ đảng cao cấp và chủ tịch quốc hội, có nhiều hy vọng hơn ai hết trong cuộc tranh cử.

Tuy nhiên, ông Herriot đã phải rút tên ứng cử vì lý do sức khỏe.

Giá báo Bời Mới
dài hạn ở Nam-Việt
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên:
ông TRÁC - ANH
96 Colonel Grimaud — Saigon

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèn và làm đồ ngoài các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhút
47,rue Canton-Cholon

Bà môn học rất cần thiết cho các bạn thanh niên.

Xã hội học Kinh tế học Chánh trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hầm thụ.

Hội chương trình điều lệ:
COURS DE SCIENCES SOCIALES
82-84, Blvd. de Belleville—Paris

BASTOS



CLIQUE DẤU

Bát Tô tuổi đã dư trãm, nghìn tám ba tám (1838), là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành diệu lại người không ưa.

NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố



Huang Tho
Lý Lich Nhac
Hanh Truyen

NGƯỜI VĂN KÍA MẤT

Hiệu



70.— Sau lúc ngủ dậy, công phán đổi với chồng rồi, Liên nhìn Hùng ngồi lặng lẽ, u triste nhìn mưa qua cửa sổ chiều. Liên nhớ đến những ngày tháng, năm mình đã sống cõi quạnh, lúc vắng mặt chồng.



73.— Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, cắt ngang câu nói của Hùng. Cả ; Liên và Hùng đều ngạc nhiên rồi Hùng đứng lên mở cửa.



71.— Nhìn cảnh nhàn vắng lạnh, Liên vừa khóc vừa nức nở nói : — Em không thể chịu được những sự dằn vặt của anh, nhưng em cũng không nỡ vào lại bờ anh cõi quạnh.. Em đã hiểu biết thâm thia thế nào là vắng lẽ lột xác mình rồi !



74.— Trên ngưỡng cửa một người đàn ông dáng điệu phong trần hiện ra : Hoạt, một người bạn tranh đấu cũ của Hùng, đã cùng bị tù đày như anh.



72.— Sau một hồi im lặng, Hùng thong thả bảo vợ :

— Tình nết anh nhiều lúc khó chịu, anh cũng biết thế : anh thường thốt ra những lời đè rót hối hận liền sau đó...



75.— Hoạt ngồi gác Hùng đi hoạt động, el thể quán Nhật sập đầu hàng.