

Tuần Báo Xã Hội Văn Hóa Nghệ Thuật

50%

ĐỜI MỚI

SỐ 90

Từ 17 đến 24-12-53

NAM VIỆT 5\$00
TRUNG, BẮC, MIỀN, LÀO. 7\$00

Wann
AP95
VGD64 +

TRONG TẬP NÀY :

● TÌNH THẾ VIỆT NAM
KHÁC TRIỀU TIỀN NHƯ
THẾ NÀO?

của TRẦN VĂN ÂN

● AI LÀ DỊCH GIẢ CHINH
PHỤ NGÂM KHÚC?

● BÀN VỀ SẢN XUẤT
PHIM V. N.

● TIẾNG VIỆT ĐÁNG YÊU

● VAI TRÒ TIỀU TƯ SẢN
CỦA DIỄN VIÊN NĂM
CHÂU

● VĂN NGHỆ QUỐC TẾ:
LỖ TẤM

HÌNH BÌA

MỘT NỮ DU HỌC SINH V. N.
Ở PHÁP

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN

117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
Điện thoại : 793—Chợ Quán

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN

Đại diện : LÊ VĂN NGỌ

Chủ bút : HOÀNG THU ĐỒNG

Quản lý : TRÁC ANH

Điện thoại: 26.491 Saigon — Hộp thư 353 Saigon



CL*
TRUNG

Vì sao bạn cần đọc Tin Mới?

Bạn đã nhận Đời Mới là cơ quan của bạn, một cơ quan có đủ tư cách đặt nền móng cho đời sống mới, cho tác phong mới, theo lý tưởng công lý xã hội và công lý nhân loại, cốt để cao phàm cách con người và xây dựng một xã hội phong phú cả về hai mặt tinh thần và vật chất.

Tất cả bạn Đời Mới đều hướng về mục tiêu trên mà tác động và cùi động.

Người có phận sự thay mặt bạn Đời Mới mà xếp đặt cơ quan không lúc nào xao lãng; từ cách hành văn, cách bài trí tờ báo, đến - đến - phương pháp nghị luận và đến tư tưởng, mỗi mỗi đều hướng về sự xây dựng đời sống mới.

Điều ấy bạn đã nhận rõ rồi.

Còn một việc khác là tờ TIN MỚI, cũng nhằm ván nghệ xây dựng lại thêm trào phúng. Hai tờ báo mà một Tòa soạn.

Bạn chớ bỏ qua mặt trào phúng, vì nó cũng xây dựng; nó còn được lật cái bể trái của sự kiện, tìm ra sự mâu thuẫn, bươi móc điều trái ngược, khiến bạn cảm thấy hay hay, vui vui.

Như vậy, đọc xong Đời Mới, bạn cần đọc TIN MỚI để bồ túc phần khai tri.

ĐỌC TIN MỚI bạn thiêng về phương pháp biện chứng;

ĐỌC TIN MỚI bạn gây được tinh thần phê phán;

ĐỌC TIN MỚI bạn mắt dàn tánh để dài trước thời cuộc;

ĐỌC TIN MỚI bạn thêm tin bạn;

ĐỌC TIN MỚI bạn đi vững trên đường đời.

Nhóm ĐỜI MỚI

HỘP THƯ TÒA SOẠN

Bạn Trúc Khanh :

Đòi lại biệt hiệu, không ông bạn Trúc Khanh lại kiện cho đấy! Tân thành ý kiến của bạn nêu trong thư.

Bạn Hoàng Việt Bách :

« Em vè đi », « Giờ lý biệt ». « Thư long » đã nhận được.

Bạn Văn Khấu :

Không tiện đăng. Vì nhân vật bạn nêu không phải là người có tiếng tăm mà mọi người đều nghe tiếng.

Các bạn Lê Hùng, Văn Trí, Văn Hòa, P. Tương Như, Hạo Minh, Hương Sơn, Băng Sơn, Huyền Giang, Hải Băng, Hoàng Tân, Nguyễn Quang Bá :

Đã nhận được bài các bạn Đa tạ.

Bạn Huyền Vi :

Sẽ đăng vào số Noel. Bạn yên tâm.

Bạn Hoài Tâm :

Máy bút vè Xuân đã nhận được.

Bạn Sinh Việt :

« Lão Say » đang xem.

Bạn Tôn Việt Nhân :

« Kiếp đợn đầy » sẽ đăng.

Bạn Sơn Minh :

Nhận dù bài của bạn.

Bạn Hồ quang Đập :

Sao lại viết lên hai mặt giấy?

Bạn Phong Sơn :

« Trung Dương » e không đăng được. Đòi xem.

Bạn Dương Quỳnh :

Đi đâu vắng từ lâu?

Ty Quản lý gửi báo cho bạn, sao không đến nhà giày thép lanh? Đòi gửi lui về nhà báo.

Bạn N.G.L. :

Đã nhận được bài Xuân của bạn,

Bạn Như Thuý :

Gửi cho bài khác.

Bạn Ngọc Hiền :

Đời Mới đã có nhiều bài nói về phim ấy. Bài gửi chậm. Phim ấy chiếu ở Saigon trước Huế.

Bạn Đông Thành :

Hai bài thơ Xuân đã nhận được.

Bạn Lê An Sơn :

« Tình Xuân » xếp vào tập Xuân.

Bạn Văn Long :

« Đoan thy giờ » sẽ đăng.

Bạn Hải Dương :

Chú ý gảy được cái cùi rì cho độc giả, nghĩa là làm bạn đọc vui. Đòi ý với bạn là phải đặt tên để dài chúng trước nhất.

Bạn Huyền Sơn :

« Chiều Sương » đã nhận được.

Bạn Huy Phương :

Lâu không nhận được bài vè Trang thiếu nhi ? « Quả tôi » đã nhận được. May ý kiến của bạn, chúng tôi đã thực hành, trừ ý kiến thứ nhất nhưng chắc chắn số Xuân năm nay sẽ làm vira long bạn hơn cả số Xuân năm ngoái, từ hình thức đến nội dung, nhất là nội dung.

Bạn K.N. (Huế) :

« Nạn xe cộ » đã nhận được. Ngân phiếu đã nhận được chưa?

Bạn T.L.H. :

« Về cố hương » đã xem rồi. Gửi cho bài khác.

Bạn Hoàng Phố :

Nên đặt lại biệt hiệu khác đi.

Bạn Trương phượng Đông (Nameang) :

Cảm ơn thành tinh của bạn. Số « Xuân Đời Mới » đã có bản nhạc rời. Bạn cứ gửi « Sóng mùa Xuân », tòa soạn xem tiếp sẽ đăng ở số sau Xuân.

Bạn Dương Quỳnh :

Đi đâu vắng từ lâu?

Ty Quản lý gửi báo cho bạn, sao không đến nhà giày thép lanh? Đòi gửi lui về nhà báo.

Bạn N.G.L. :

Đã nhận được bài Xuân của bạn,

Yêu cầu bạn Đời Mới nỗ lực gia tăng số độc giả

Từ ngày giá giấy tăng lên trên 70 phần trăm và tiền nhân công cũng tăng theo do sự sụt giá đồng bạc, báo Đời Mới của bạn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù có bớt ít trang, và số độc giả tăng lên 10%, nhưng Ty quản lý chưa đương đầu nổi với giá sành hoạt mới. Sự tăng bằng giữa các khoản chi tiêu và số tiền thùa vô chưa thực hiện được. Bạn nên đề ý rằng cái bia báo giá tiền bằng hai tờ giấy nhạt báo. Đóng về phương diện giấy mà nói thì tờ Đời Mới của bạn phải trả tiền giấy bốn tờ nhạt báo, không kèm tiền xép cắt đóng, và tiền công bài trí các trang.

Đáng lẽ phải lên giá báo, nhưng chúng tôi muốn báo bán nhiều số hơn là bán cao giá mà bán ít.

Vậy, để tránh sự bắt buộc lên giá báo, Đời Mới yêu cầu bạn đọc cố gắng mỗi người giới thiệu thêm một bạn đọc thường trực, bắt đầu từ số sau chúng tôi xin ghi công bạn Đời Mới. Xin cảm ơn trước các bạn. — ĐỜI MỚI

Cùng các bạn gửi bài đăng báo.— Tòa soạn tiếc không đủ thi giờ để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà thè tinh cho. Đa Tạ.

Thứ tư, bài vè xin gửi về Tòa Soạn 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán. Điện thoại 793 Chợ Lớn

-- Nhà báo không có lý trả lại bài tháo.

— Bài viết về Tòa Soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

Giá báo Đời Mới dài hạn (cả tiền trước phi)

TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng....	28.000
3 tháng....	84.00
6 tháng....	168.00
1 năm....	336.00

Bắt đầu từ Đời Mới số 72.
Bưu phiếu xin đề tên :
ông TRÁC ANH
96 Colonel Grimaud – Saigon

Cảm ơn bạn. Không tiện nêu tên mặt báo, e rằng có người làm hiểu cho rằng tôi đã tự quảng cáo cho tôi. — G.T.

VIỆC TỔNG QUỐC TẾ

Hậu quả của Hội Nghị Bermudes

T HẾ giới đặc biệt dễ ý đến cuộc gặp gỡ giữa ba nhà lãnh đạo 3 nước Anh Pháp Mỹ, vì nó có tính cách định đoạt tương lai hời bình thế giới.

Ba ông Churchill, Laniel và Eisenhower đã hội đàm suốt mấy ngày, và sau đó có cho ăn hành một bản thông cáo ráo rât dài gồm có 4 điểm tóm tắt như dưới đây :

1.— Nhứt trí đoàn kết không để bị chia rẽ ; 2.— Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là căn bản của chính sách chung ; 3.— sẵn sàng làm cho êm dịu tình thế căng thẳng ; không dùng vũ lực vào công cuộc bảo vệ và hại chung ; 4.— Cải thiện tình hình Viễn Đông ; Hội nghị chánh trị để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Eisenhower quả quyết rằng cần phải tìm đủ cách để tránh một cuộc chiến tranh nguyên tử và tránh những sự ghê rợn của trận chiến tranh đó.

Ông thêm rằng những cuộc thương thuyết có thể khai diễn trong khuôn khổ Liên hiệp quốc.

Kế hoạch của tổng thống Mỹ sẽ trình ra quốc hội sẽ vạch rõ cho các dân tộc trên thế giới rằng Đông phương và Tây phương là láng đèn nguyên vẹng của các dân tộc hơn là đến cuộc thi đấu vỗ vỗ khí.

Các giới chánh trị cho bản thông cáo trên là một biến bản công tác hơn là một thông cáo. Cố nhiều chỗ không cần giải thích lại giải thích. Như đoạn nói không để cho ai chia rẽ là nhằm ngay nước Pháp vậy.

Các giới chánh trị Liên hiệp Quốc tán đồng dự định triệu tập Hội nghị chánh trị về vấn đề Triều Tiên, vì họ cho đó là quan niệm của L.H.Q. Còn về vấn đề thống nhất Đức Quốc, tuy có nói qua, nhưng thiếu phần quâ quyết và không có nhất định ngày giờ thi hành hiệp định cộng đồng phòng vệ Âu châu.

Nói một cách công bình thì bản thông cáo của tam cường có tánh cách gắt gug trọng. Tam Cường lại im lặng về lời tuyên bố của Ủy Hồ chí Minh.

Tin mấy ngày sau cho biết rằng tại Bermudes, ông Churchill chẳng những không bình vực lập trường của Pháp lại còn dối giọng công kích, làm cho chánh giới Pháp lấy làm bất mãn.

Theo tôi ở Hội nghị Bermudes chủ trương của Mỹ được toàn thắng.

Người ta không ngờ rằng sự chấp thuận điều đình ngưng chiến của Việt Minh làm cho Ông Churchill thiên về Mỹ mà bỏ rơi Pháp. Chính vì Anh quốc rất sợ mất Đông Dương trong tay khối Nga Hoa Cộng, nó sẽ làm mất luôn Đông Nam Á và Liên hiệp Anh cũng tan theo.

Lấy đó mà suy thì chánh tình nước Pháp sẽ còn biến đổi nhiều ; hiệp ước cộng đồng

7 NGÀY QUỐC TẾ

TỔNG THỐNG EISENHOWER ĐỀ NGHI
MỜ CUỘC ĐIỀU TRA QUỐC TẾ VỀ
VIỆC ÁP DỤNG NGUYỄN TỬ NĂNG
VÀO NGÀNH KỸ NGHỆ

Ngô lời tại ④ giai hội đồng Liên hiệp Quốc, tổng thống Eisenhower tuyên bố rằng ông sẵn sàng đề nghị với quốc hội Mỹ một kế hoạch khích lệ các cuộc điều tra quốc tế về việc áp dụng nguyên tử năng vào những mục đích hòa bình khiêm giám bớt được tiềm lực phá hoại của các sô dự trữ nguyên tử trên thế giới.



Tổng thống Eisenhower quả quyết rằng cần phải tìm đủ cách để tránh một cuộc chiến tranh nguyên tử và tránh những sự ghê rợn của trận chiến tranh đó.

Các giới quan sát tây phương tỏ ý ngạc nhiên về việc ông Andrei Vichinsky và đại tá Nga Sô không chấp thuận đề nghị của tổng thống Eisenhower về việc thành lập một lực lượng nguyên tử do Liên hiệp quốc.

Nga-Sô đã luôn luôn phản đối kế hoạch Barouch. Hiện nay, tổng thống Eisenhower đã đề nghị đem tất cả các năng lực nguyên tử trên thế giới để phục vụ chánh nghĩa hòa bình. Tuy nhiên, bởi vì phản đóng góp của mỗi quốc gia không thích hợp với tỷ lệ năng lực nguyên tử của mình, cho nên Nga-Sô chỉ có thể xem xét kế hoạch này như một phương tiện gián tiếp để bop nghẹt khả năng nguyên tử của Nga.

ĐÔNG ANDREI VICHINSKY PHẢN ĐỐI

Bài diễn văn của ông Vichinsky đọc tại đại hội đồng Liên hiệp quốc khiến người ta đoán rằng Nga Sô sẽ không chấp thuận đề nghị của tổng thống Eisenhower về việc thành lập một lực lượng nguyên tử do Liên hiệp quốc.

Nga-Sô đã luôn luôn phản đối kế hoạch Barouch. Hiện nay, tổng thống Eisenhower đã đề nghị đem tất cả các năng lực nguyên tử trên thế giới để phục vụ chánh nghĩa hòa bình. Tuy nhiên, bởi vì phản đóng góp của mỗi quốc gia không thích hợp với tỷ lệ năng lực nguyên tử của mình, cho nên Nga-Sô chỉ có thể xem xét kế hoạch này như một phương tiện gián tiếp để bop nghẹt khả năng nguyên tử của Nga.

Đài bá âm Moscou lên tiếng

Tại Paris, người ta đã nghe một buổi phát thanh của đài bá âm Moscou tuyên bố rằng :

* Diện ván có tánh cách hào chiến của tổng thống Eisenhower đọc tại Liên hiệp quốc tờ rằng Mỹ không sẵn sàng làm giảm bớt tình trạng căng thẳng hiện tại.

Nhà bình luận của đài bá âm Nga Sô là Boris Leontiev đã nói thêm rằng diễn văn của ông Eisenhower thật rườm rà và nói thật nhiều về những ý định của Mỹ muốn bảo đảm sự hòa bình và bài trừ tình trạng căng thẳng quốc tế nhưng ông Eisenhower đã dùng lời hâm dọa bằng chiến tranh nguyên tử và đã tấn công chánh sách thương lượng.

Leontiev quả quyết rằng tổng thống Eisenhower làm cách bắt buộc người ta phải theo một hình thức mới của kế hoạch Barouch không nhìn nhận sự cần thiết phải cầm xử dụng vũ khí nguyên tử và cũng không nhìn nhận rằng cần phải kiểm soát việc thi hành lệnh cấm vận.

Nhà bình luận tuyên bố người ta nhận thấy rõ rệt Mỹ không muốn làm cho tình hình bớt căng thẳng : « Diện ván hào chiến của ông Eisenhower và thái độ của phái đoàn Mỹ tại Liên hiệp quốc là một bằng chứng khá đầy đủ về ván đập này.

Ông Leontiev nói thêm rằng hiện nay các dân tộc tất cả các nước đều nhận định rằng những « diễn ván giá trị » không ám chỉ cho họ lợi ích gì và quyền lợi sanh tử của họ là yêu cầu thực hiện những biện pháp thật sự để làm giảm bớt tình trạng căng thẳng và bảo đảm sự an ninh và hòa bình.

(xem tiếp trang 38)

Tuần lễ Khoa học

V.N. cần có một Chánh phủ Quốc gia Liên Hiệp

- 1.- ĐỀ THƯƠNG THUYẾT VỚI PHÁP
- 2.- ĐỀ CÓ THÊ ĐÀM PHÁN VỚI CỤ HỒ CHÍ MINH

Báo « Aurore » có đăng những lời của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm tuyên bố với đặc phái viên báo ấy tại Saigon :

« Nước Việt Nam đang cần có một chánh phủ mạnh mẽ và vững chắc để thương thuyết với Pháp như tin loan báo và có thể đàm phán với ông Hồ Chí Minh ». Đó là những lời của Thủ tướng Tâm tuyên bố lần đầu tiên sau cuộc hội kiến với Quốc Trưởng Bảo Đại tại Ban mè thuột.

Thủ tướng Tâm nói thêm : Tôi không hề chủ trương bảo thủ. Tôi đã đề nghị với Quốc Trưởng lập một chánh phủ liên hiệp quốc gia thiệt sự ». Thủ tướng cũng có cho biết rằng trong chánh phủ của ông đã có nhiều nhơn vật Bắc Việt và ông sẵn sàng giao phó những vai quan trọng cho những phần tử Bắc Việt nào theo chánh sách của chánh phủ hiện nay nhiều nhất.

Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm tuyên bố với báo « Journal de Genève »

Trong báo « Le Journal de Genève », có bài của nữ ký giả Yvonne Pagniez phỏng vấn Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm. Thủ tướng đã tuyên bố :

Tôi cung hết sức mong muốn hòa bình cho xứ sở tôi đã chịu đau khổ quá nhiều rồi và cũng cho nước Pháp đã hy sinh phần tinh túy nhất trong trận chiến tranh đáng ghê tởm này. Nếu ông Hồ Chí Minh thành thật đề nghị, nếu thật ông ta nắm quyền chủ động, thì không nên bác bỏ đề nghị mà nên thử đàm phán... Tự nhiên là chúng tôi không thể nào không đề đạt điều đó.

Kinh nghiệm đã dạy chúng tôi nhiều bài học nên không thể nào chúng tôi chịu ngưng chiến theo kè hoạch của Việt Minh vì họ muôn cố thi giờ để lặp lại những khو dữ trữ vũ khí bị phá hủy và để tạo lại tiềm lực chiến tranh đã bị hư hao nhiều. Nhưng, tôi lặp lại lần nữa chúng ta không nên quá nghi ngờ về lòng thành thật của đối phương.

TAI HỘI ĐÔNG NỘI CÁC

Thủ Tướng Nguyễn V. Tâm nhắc lại thái độ của mình đối với cuộc phỏng vấn Cụ Hồ Chí Minh

Hội đồng nội các nhóm sáng ngày thứ sáu 12/12 tại Thủ tướng phủ dưới quyền chủ tọa của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm.

Thủ tướng đã tường trình về các công tác thương vụ Hội đồng L. H. P. đã nhóm họp tề tảng rồi ở Béle.

Kể đó, Thủ tướng đã thông báo cho Hội đồng biệt sự chú ý Pháp đối với cuộc phỏng vấn cụ Hồ Chí Minh của báo Thụy Sĩ Expressen. Ngài nhắc lại thái độ của ngài về vấn đề này, và nói rõ là rằng nếu chánh phủ không bô lô cơ hội,

tuần 2, phát thanh một ngày thứ hai, cũng là một chương trình thường lệ.

Mỗi ngày thứ tư, thỉnh thoảng trong một chương trình tựa đề « Người Việt Nam ở Anh », một du khách Việt hay Việt kiều ở Anh đến trước máy viễn để ngồi cùng đồng bào.

Các chương trình tiếng Việt của đài B.B.C phát thanh trên hai luồng sóng 49 và 46 thước, và được Ban Viễn dộng của Đài B.B.C. tiếp vận trên các luồng sóng 41 và 34 thước.

CÁC LUÔNG SÓNG : Kilocycles		Thước.
15.420		49.45
17.800		46.77

CHÚ Ý.— Đài phát thanh Việt Nam ở Saigon có hảo ý phát thanh những chương trình này thêm một lần nữa vào lúc 21g. 15 (giờ Saigon).

Quyền làm người phải được tôn trọng

Quyền làm người có được tôn trọng thì Thế giới mới hòa bình, tài năng con người phát triển và do đó sự văn minh của nhân loại mới được bồi đắp và tô điểm thêm.

Đa số đồng bào ta ít chú ý về nhân quyền, tức là quyền làm người. Cái quyền này không riêng đối với quốc gia ta thôi, mà là đối với tất cả dân tộc trong hoàn vũ. Quyền làm người phải được mọi người tôn trọng bởi vì nó là một việc thiêng liêng, một việc cao quý không thể đem thứ quyền hành chi khác so sánh được.

Chúng tôi có thể nói kẻ nào mất quyền làm người thì không còn phải là con người. Họ sẽ là một kẻ nô lệ hay là một con vật đó thôi ?

Mọi người công dân đều có quyền ngang nhau trước pháp luật. Mọi người sinh ra đời và đang sống trên mặt đất đều phải được hưởng đầy đủ quyền làm người, do chánh phủ nước mình che chở, bảo đảm. Họ phải được hưởng các thứ tự do ấy, con người không thể sống, không được biết an ninh, hạnh phúc là gì, hoặc giả có sống cũng chỉ để làm tội mọi cho người khác ?

Thật ra đồng bào V.N. ta hiện nay chưa được hưởng đầy đủ các thứ tự do của một con người, của công dân một nước độc lập, bởi vì Việt Nam đang còn ở trong tình trạng chiến tranh, quyền công dân tất nhiên còn phải bị hạn chế, nhưng nếu so sánh với các dân tộc bị đặt dưới chế độ độc tài thì đời sống của chúng ta có thể gọi là thành thạo, là « thành thạo » hơn các dân tộc ấy rất nhiều :

Chúng ta vẫn được tự do chọn chỗ ở, kiêm việc làm, cử đại biểu bày tỏ ý kiến, và tham gia quốc chính. Chúng ta cũng không bị ai áp bức, bóc lột, đe dọa. Chúng ta vẫn được ở yên và đi đứng thông thả dưới sự thương yêu, che chở của một chánh phủ thân dân, luôn luôn lấy dân làm quí.

(*) Theo sự quyết định của pháp luật. Không có các tự do ấy...



Phái khiền quân đội nghinh chiến giặc ruồi

BẠN không khỏi buồn cười khi đọc qua cái tit trên, và bạn sẽ cho là nói dưa, là chuyện của Bá Đương ngược ngực. Không đâu. Phen này tôi nói thật đây, nói chuyện có thiệt. Bạn có tin hay không tin, tự ý bạn. Chó phận sự tôi là phải cảnh cáo mỗi khi thấy có nguy cơ, mặc dầu là nguy cơ còn ở bên kia góc trời Tây.

Bạn biết con ruồi chó ? Chắc là mỗi năm đến mùa xoài, bạn không khỏi bức tức vì ruồi bao vây bạn. Nếu bạn không cần thận, nhứt là nếu bạn lão ăn, bạn sẽ nuốt ruồi dễ dàng. Có khi bạn dùng cơm Tàu, hay dùng mì ở các quán Chợ lớn, bạn cảm thấy khó chịu vì con ruồi cà gan nhảy vào đồ ăn của bạn mà tự tử.

Nhưng cái nạn ruồi ở xứ ta còn để chịu đó bạn, vì mặc dầu bạn chán chó chưa đến nỗi bị chúng tấn công. Nghe nói ở Anh Quốc trong tháng vừa qua loài ruồi tấn công thủ đô Londres. Chúng khởi nghĩa từ bờ biển miền Nam, nhằm thẳng kinh thành ồ ạt tiến một lúc mấy trăm triệu con. Chúng tiến với tốc độ 13 cây số ngàn mỗi tuần, làm cho nghị sĩ Johnston phải yêu cầu Hạ-nghị-viện phái khiền quân đội ra nghinh chiến. Lúc bấy giờ miền Nam nước Anh sắp bị bão tố. Bộ trưởng Y-tế mới lên tiếng rằng nhờ Trời mà Anh Quốc sẽ tránh khỏi trận giặc ruồi. Thật vậy.

Hay tin này Bá Đương dâm lo. Số một ngày kia thủ đô Saigon không tránh được giặc ruồi. Nếu dân chúng thất đức, Trời sẽ không phò hộ, để cho loài ruồi ở trên mặt đất đoàn kết nhau lại mà tấn công cái thành phố đẹp đẽ như hòn ngọc của chúng ta. Tôi nói người mình thất đức bạn đừng giận nhé. Cái đức mà tôi hiểu đây là cái tánh ba lăng nhăng, không đâu rồi đâu của một số người...

Bá Đương

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ cũ) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Chuyên trị : Bình đàm bà và con nít
Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khán binh : Chiều từ 4 đến 7 giờ



THÁI BÌNH DIỄN LINH CỐ

Nhà hiệu TÀU BUÔN
Là một phương thuốc đại bò cho Nam, Phụ, Lão, Áu, làm cho khí huyết điều hòa, dày dì, tươi nhuận, cơ thể tráng kiện, lai chuyên trị các bệnh ho, lao, tồn thưống, bồi bổ não óc, dưỡng tân huyết, nhuận phế kim, kiện tỳ vị, mạnh gân cốt.

Các nhà, Sĩ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG, BINH nên dùng thuốc này vì là một phương thuốc điện linh ích thọ, đại bò ngũ tạng lục phủ, công hiệu vi diệu, chắc chắn không có thứ nào sánh bằng.

Thái bình DIỄN LINH CỐ, rất cần cho giới tri thức để bồi bò tinh thần, mờ mang não óc, và cũng cho giới cần lao để thêm sức khỏe, và bền dẻo hầu tất cả công việc dặng trời chảy.

Tổng phát hành :
Nhà thuốc
THÁI BÌNH DƯƠNG
25, Rue des Artisans—Cholon
Có bán khắp nơi

Đại diện Bời Mới - Tin Mới tại Paris

Ông Nguyễn Bảo Toàn, một nhà viết bút ký cựu, cựu Giám đốc tờ Dân Mới trước chiến tranh. Địa chỉ: 82-84, Boulevard de Belleville Paris.

Các bạn ở Pháp muốn liên lạc với nhà báo xin do nơi ông Toàn và muốn mua báo, cứ đóng tiền nơi:

Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie
74, rue Saint Lazare Paris

Tran van An compte N° 48.198
Có thẻ mua mandat carte gởi đến.

Giá báo tại Pháp quốc có cả tiền trước phí:

BỜI MỚI

3 tháng	2.250 frs (1)
6 tháng	4.450 frs
1 năm	8.800 frs

TIN MỚI trao phúng văn nghệ :

3 tháng	1.200 frs
6 tháng	2.350 frs
1 năm	4.650 frs (2)

(1) Giá phi gửi máy bay mỗi tập Bời Mới 11\$40 (114 frs) nên giá báo tại Pháp trả nên quá cao.

(2) Giá này sẽ bị thay đổi, nếu đồng bạc bị sụt giá đối với đồng quan.

Sau khi gửi tiền về banque, lấy biên lai gửi đến quản lý Trại Anh, hộp thư 353—SAIGON.

Thể lệ đăng quảng cáo trong tập Xuân Bời Mới

Tập XUÂN BỜI MỚI kẽ gop là ba số. Những quảng cáo đã đăng trong Bời Mới từ trước vẫn được hưởng giá thường là ba số. Những quảng cáo mới, chỉ đăng trong tập XUÂN BỜI MỚI, phải chịu một giá cao hơn là kẽ như đăng bốn kỳ.

QUẢN LÝ BỜI MỚI

TRẢ LỜI CHUNG NHỮNG CÂU HỎI CỦA CÁC ANH CHỊ EM 3 KỲ HỎI CHUNG TÔI :

THUỐC RƯỢU 39 AN CÚ trị những bệnh gì ?
THUỐC RƯỢU 39 AN CÚ trị Phong thấp ; Nhức mỏi tay chân. Ngứa lở mìn màng.
THUỐC RƯỢU 39 AN CÚ chủ trị : oai gân : Tê tay, Tê chân, Sụn chân, xui tay.
THUỐC RƯỢU 39 AN CÚ chủ trị : Bại thủng, Bại luồn không cử động được hay bẩn thân. Phù thủng khô hay nướu.

THUỐC RƯỢU 39 AN CÚ trị đứt bình bón uất. Đầu lồng hay chóng mặt hay mệt rất mạn công hiệu.

Uống liên tiếp hai hộp thuốc 39 AN CÚ thì thấy khoẻ lại, mọi bệnh đều thấy đỡ ăn ngon ngủ yên.

Dùng : liệu dùng chế thuốc rượu 39 AN CÚ gồm có thuốc Bắc và thuốc Nam. Thuốc Bắc, thi có : Chanh Thực địa, Chanh Đơn qui, Chanh Sâm Cao ly và có vị Quế yêm hộ rất đặc lực

XIN ĐỀ Ý
Thuốc rượu

39

NGUYỄN AN CÚ

I Hộp 1 viên thuốc có cả bột quế giá 10 đồng

Bảo chế và Tông phát hành nơi :

Số 54 Mac-Mahon—SAIGON

CHOLON : Quảng Ký, Minh Lý, Nam Hải—SAIGON : Bison và Phú Thọ Xuân (Chợ cũ)

CĂN MUA ĐẤT

Căn mua độ một mẫu Tây đất để làm nghĩa địa, ở ngoại ô Saigon, hoặc Gia Định hay Cholon.

Hỏi ông kinh lý Dương, số 274 đường d'Arras Saigon.

THỜI TIẾN

Hội nghị tay ba ở Bermudes đã không đưa lại kết quả nào cụ thể. Pháp phiến Churchill đã « chơi » phái đoàn do thủ tướng Lanier cầm đầu và hơn nữa lại đứng về phía Mỹ, trong vấn đề nói chuyện hòa bình ở Đông Dương—Mỹ không muốn có cuộc thương thuyết với cụ Hồ Chí Minh, và Anh tuy vẫn công nhận Mao trạch Đông, song lại lo cho thế của mình ở Mã Lai, sợ cộng sản uy hiếp thêm một khi hòa bình thực hiện ở Việt Nam, nên cũng không chiều theo ý của Pháp.

Eisenhower đưa ra đề nghị gửi thêm huấn luyện viên Mỹ sang để thành lập yết lực lượng quốc gia Việt Nam, ngoài ra phái đoàn quân sự đã có mặt ở Đông Dương. Nhưng Pháp đã từ chối không dám nhận. Mặc dù có các mâu thuẫn, tại Bermudes, Mỹ, Anh và Pháp đều tố ý trung thành với Hiệp ước Đại Tây Dương, trước ngày gặp gỡ Nga tại Berlin đầu năm 1954. Sau đó mới có các quyết định quan trọng giữa Đông Minh cũng như bên khối Nga.

TỔNG thống Mỹ ngồi lời tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng « Mỹ cam kết cùng thế giới tìm cách giải quyết: họa khủng khiếp của nguyên tử » và dùng nguyên tử lực để phòng sự hòa bình. Ủy ban của L. H. Q. sẽ kiểm soát hợp đồng nguyên tử của các cường quốc.

Ông Vichinsky đại biểu Nga số đã trả lời trước L. H. Q. rằng kế hoạch của Mỹ là một phương tiện gián tiếp để bôp nghẹt khả năng nguyên tử của Nga.



EISENHOWER

phương tiện gián tiếp để bôp nghẹt khả năng nguyên tử của Nga.

T HỦ tướng Thái Lan Phibul Songram tuyên bố : « Đông dương không phải là vẫn để thật sự mà chính là Trung Hoa. Nếu lực lượng Trung Hoa cứ tăng lên mãi trong hai năm nữa thì trong phần đất Á châu này, tất cả đều sẽ mất ».

Có tin Thái định giúp Cao Miên về phương diện quân sự. Một giám định viên chính trị ở Vọng Các lại cho báo Mỹ hay : « Thái sẽ ký hiệp ước liên minh với cộng sản nếu các nước Tây phương tỏ vẻ yếu ».



CÁC trận đại chiến đã khởi diễn ở Trung châu Bắc Việt tại trực Hành phố Haiphong. Quân đội Pháp đã tản cư khỏi Lai Châu, thủ đô xứ Thái, rút về Điện Biên Phủ.

VICHINSKY

THẾ-NHÂN

7-12-53

LẤY MẮT NGƯỜI CỘNG SỰ XÉT VIỆC LÀM CỦA CHỦ NHIỆM

HY SINH TIẾU TIẾT ĐỂ ĐẶT THẾ LÂU DÀI CỦA NHÂN DÂN

Thưa bạn,

TÔI mạn phép phê bình ông chủ nhiệm tôi. Bạn sẽ cho là việc bắt thường. Thật vậy. Lần này là lần đầu tiên trên mặt báo Đời Mới bạn được đọc một bài xét việc làm của chủ nhiệm. Bạn Trần Văn Ân, khi nghe tôi nói sẽ phê phán hành động của bạn, lấy làm ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe tôi giải rõ, bạn vui lòng. Nhờ vậy mà có bài này cho bạn đọc.

Có người bảo bạn thông chánh trị. Tôi xin nói ngay thẳng rằng mặc dầu bạn có am hiểu chánh trị thật, mà miếng đất này chưa phải của bạn « dụng vỡ ». Vừa rồi bạn Trần Văn Ân muốn mở một đường lối tranh đấu mới, vì bạn cho là con đường xưa nay bị bế tắc... Trước kia bạn có kêu gào triệu tập « Quốc kế hội nghị », về sau bạn muốn nhờ một Hội nghị mới để thay đổi tình thế và đặt ra những cơ sở cho các nhà ái quốc trong nước và ngoài nước có thể góp sức nhau lại. Do ý muốn ấy, bạn

TRỌNG YÊM viết

hiệp cùng nhiều bạn khác tham gia Hội nghị toàn quốc.

Hội nghị này, như có lần bạn Trần Văn Ân thuyết minh, là một lợi khí dùng trong nhút nhát, để làm một việc mới. Như vậy, Hội nghị toàn quốc chỉ là một cơ hội chánh trong số bao nhiêu cơ hội khác trên đường tiến thủ của người tranh đấu.

Trong một cơ hội người ta chỉ có thể dùng chiến thuật và chiến thuật không được làm hư chiến lược; tức là đánh một trận, dù thắng đi nữa, cần phải xem toàn cuộc. Nếu tất cả chiến thuật ra dùng trong một trận là co thể mất cả thể cho chiến lược toàn diện.

Tham gia Hội nghị toàn quốc, bạn Trần Văn Ân phải mượn đường đất mà xâm nhập trận thế. Đó là một chiến thuật. Để giữ cái thế lâu dài, bạn đưa bản Tuyên ngôn Đời Mới. Vừa trông là bạn Trần Văn Ân trông và lo xa. Nhưng chính đây là một chiến thuật không nên dùng vì nó không hợp địa thế. Lỗi lầm này là lỗi làm chánh, bởi vì miếng đất mà bạn Trần Văn Ân đang dùng là địa phận của người khác, làm chủ, với khí giới mà bạn mượn. Do đó kết quả của chiến trận không lợi cho cá nhân của bạn chút nào cả.

Mượn đường đất là thất danh nghĩa trong hiện tình, là hy sinh một chiến thuật. Nhưng mà được con đường dài và rộng rãi cho cái thế nhân dân có thể tiến triển, đó mới là chí nhảm. Vẫn biết rằng sức chống trả lại chánh sách mới của bạn Trần Văn Ân không nhỏ, có thiệt hại thân thể bạn trong hoàn cảnh ngày nay, song người ngoài có thể nhớ đó mà nhìn về tương lai.

Đưa ra bản Tuyên Ngôn Đời Mới trước ngày khai hội là vạch lối tiến thủ chung. Khuyết điểm của việc ấy là bạn Trần Văn Ân phải chịu tất cả trách nhiệm. Chẳng những thế mà

có thể làm cho bạn đồng minh lo ngại và đồng chí lo sợ. Ưu điểm vốn ở trong sự tỏ bày một lập trường minh chánh, có nay có mai. Phản động lực trực tiếp của lối đánh này là đồng minh bị chia rẽ, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Chính vì vậy mà đến khi đánh trận chót tại H.N.T.Q. đồng minh của nhóm Đời Mới không còn là một khối chặt chẽ.

Trong sự thi sách, bạn Trần Văn Ân còn thiếu chiến thuật. Không muốn « chánh quyền vì chánh quyền » không ham quyền oai đè mà thị oai, không muốn vui sướng trên thống khổ của đồng bào, bạn Trần Văn Ân không nêu cao cái ý chánh ấy, để cho xảy ra lâm điều không hay, mà cũng có thể làm cho một số đồng bào ngộ nhận. Tíে đông ngày hôm qua của bạn trá nén thế có ngày hôm sau.

Tuy nhiên, cái không hay nhút nhát cũng là cái hay lâu dài, bởi vì trận ấy (H.N.T.Q.) là trận thử thách, trận chọn bạn. Đối với phần đông nhân dân, kết quả của

H.N.T.Q. là cái chìa khóa mở cửa hòa bình. Bạn Trần Văn Ân sẽ được toại nguyện ở chỗ « đã phụng sự hòa bình ».

Dù rằng sự ủng hộ của nhân dân không được cụ thể bằng cách tiếp viện bạn, trong lúc bạn bị tấn công, song nếu bạn Trần Văn Ân không có sức chịu đựng thì làm sao được gọi là người tranh đấu?

Bạn nào có đọc Tây Hồ, còn nhớ lúc Hồn Lưu Bác Công và Sở Hạng Lò Công, khi chia ra người trước Tây Lộ, người sau Đông lộ, tiến đánh nhà Tần là mỗi người đều có cái thể riêng. Lưu Bang vào Quang Trung trước; Hạng Võ sau. Cả hai đều muốn làm vua. Lưu Bang thì kể lâu dài, đưa ra chiến thuật thâu tóm thiên hạ bằng cách thủ tiêu các đạo luật tàn bạo của Tần. Cái chiến thuật của Lưu Bang thì hành quá sớm, làm cho ông thiếu điều bô mang nơi tay Hạng Võ, nhưng ông lại được cái thế của nhân dân.

Cái thế của nhân dân mới là cái thế bền bỉ. Sau khi đọc loạt bài về H.N.T.Q. bạn đọc không khỏi nhận ra lý do chánh khiến bạn Trần Văn Ân phải săn thân trước đường tên mủi đạn chánh trị. Ấy là sự bế tắc chánh tình làm cho con đường hòa bình không mở rộng được.

Đứng về cái thế nhân dân, bạn Trần Văn Ân sẽ còn lại với nhân dân. Mai này dù vì một lẽ gì mà bạn không lânh trách nhậm chánh trị, chỉ chuyên về văn nghệ mà không hoạt động chánh trị, bạn cũng đã đóng góp phần việc của mình rồi.

Nói tóm lại, chiến thuật của bạn Trần Văn Ân không lợi cho nhóm bạn trong hiện tình. Nó chỉ mở đường cho cuộc tinh đấu ngày mai, cho những ai phụng sự hòa bình dân tộc.

Y VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

Phê bình xây dựng bạc cát

GẦN đây các tay kinh doanh nghệ thuật thử bày đua nhau sản xuất một thứ họ gọi là phim Việt Nam, để người Việt có thể xem phim thì xấu hổ, người ngoại quốc bị xem qua thì kêu lên: « Đáng khóc thật ! C'est à pleurer ».

Nhưng lại có một hạng cầm bút bất chấp sự hận bối nhạy, mà « phê bình » khéo tuội hột ô và « phòng vấn » hót lên tận mày xanh bạn làm giày bạc giả nghệ thuật ». Đồng thời lại rách các tờ báo không chịu khen mấy cái quái hai diện ảnh ấy và cho rằng ai chịu tức là phê bình phá hoại. Chỉ có thái độ « nhận xét khách quan » và « phê bình » theo lối bồi bút của họ nói là « xây dựng ».

— Xây dựng... cho túi tiền của bạn con buôn !



Luân lý cao bồi và mỹ tục vong bần

TRONG cuộc phòng vấn trọng của báo MỚI, nhà sản xuất « Nghệ thuật Hạnh phúc », để cao rằng cuốn phim này có cho luân lý cao bồi và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nhờ đây mà khán giả mới khám phá

BÁO MỚI

Chúng tôi vừa nhận được :

Cánh đồng quê, số 4, tạp chí ăn loát và trình bày mỹ thuật, nội dung chủ trọng về cảnh nông.

Nhân quyền, nhật báo thông tin và nghị luận loại mới ra ngày 7-12, do ông Vũ Đình Lý chủ trương.

Thành thật chúc hat đồng nghiệp mạnh tiến.

VĂN NGHỆ VIỆT NAM

đặc san của Hội Khuyến Học Nam Việt gồm có nhiều bài khảo cứu, bình luận về văn chương âm nhạc và điện V.N. Xin trân trọng giới thiệu cùng đọc già.

B.M.

ra rằng luân lý cổ truyền là thứ luân lý cao bồi, săn gái, và mỹ tục V.N. là các trò đùa đời lưu manh.

Người ta lại còn được biết rằng (vẫn theo lời trên báo MỚI) cuốn phim này « nâng cao nhân phẩm của nghệ sĩ kịch trường » nhưng người xem lại chỉ thấy có một hạng « xương ca và loài » ở trong phim.

Phải chăng đây là những phát minh mới về quan niệm luân lý, mỹ tục và nghệ sĩ ?



Gái to mà đã tinh ma...

SỞ cách sát Gia nà dại vừa khám phá bắt một thiếu nữ 13 tuổi thường dùng điện thoại để gây lâm việc lộn xộn trong niềm gia đình. Trò tinh nghịch của cô bé này là đợi giờ các ông chồng đi làm vắng, thì gọi điện thoại đến nhà. Phần lớn là các bà vợ nghe kêu nói để trả lời. Cô bé làm ra bộ ngực nhiên, kêu lên: « Sao, người yêu của tôi có vợ rồi à ? rồi cắt ngang điện thoại liền.

Lẽ tất nhiên đến giờ các ông chồng ở sòng bài là được các bà vợ sờ sàng tiếp đón bằng đĩa bay, chén bay. Lâm thời không ăn mà chui à đã bắc đầu, diễn éc vì cái lối chơi mèo mò qua giày nói của cô bé.

Sở cảnh sát không sớm kiểm tra thì tất cả các bà vợ cùng xúi cung đến phát dien lên vì cô à « gái to mà đã tinh ma làm điều ».



Khoe tài tán gái

TRƯỜNG tòa án cách mạng Ai Cập, ông hoàng Halim, anh em chúa bác của vua Farouk, sau khi bị kêu án 15 năm tù treo về tội ám mưu phá rối trong nước, có khai rằng ông ta xung đột với cựu hoàng, vì Farouk ghен túc với y.

— Mỗi lần chúng tôi tranh nhau chiếm lòng một người đàn bà thì thề nào tôi cũng thắng một cách dễ dàng. Tôi cho là tôi đã thành công đối với phu nữ nhiều hơn là Robert Taylor nữa (một ngôi sao màn ảnh Mỹ).

Ông Hoàng Halim lại còn cho báo chí hay thêm rằng Farouk là « một kẻ hư hỏng và bất lực ».

— Farouk khốn khổ vì tự ti mặc cảm với đàn bà. Y không làm được trò gì, nhưng lại muốn tỏ cho mọi người ngờ là mình khỏe mạnh. Y chỉ thích cõi mộng một thời là đánh bạc thời chúa không phải là gái. Y làm ra vẻ Don Juan mà thật ra chỉ là một kẻ bất lực.

Hoàng thân nói về hoàng đế lưu vong thảo nào chỉ toàn chuyện khoe tài chim gái với đánh bạc. Trách gì dân chúng Ai Cập chẳng tổng khứ cả di.



Đức với Ý khác nhau thế nào ?

NHÀ văn Ý đại lợi Malaparte ví ở Đức về nhận xét như thế này: Dân Đức ví dân Ý khác nhau ở chỗ: người Ý thì tin rằng Mussolini đã chết, còn người Đức lại tin rằng Hitler chưa chết. Ngoài ra, người Đức luôn luôn tuân theo các luật lệ trong thành phố và không bao giờ chịu nghe theo luật quốc tế ».

Còn một chỗ khác nữa mà nhà văn Ý quên là nước Đức thì bị rạch đôi sơn hà còn Ý quên chiến bại vẫn còn nguyên.



Giác ngộ kẻ khác

CHẮC có nhiều người thường hỏi bạn tranh đấu bằng phương pháp nào, và cụ thể sự tranh đấu của bạn ra sao ? Tôi tin rằng bạn có trả lời rồi. Tôi xin tiếp lời và cũng là trả lời cho những bạn chưa có dịp nói rõ.

Thông thường người ta thường rằng tranh đấu phải bạo động, hoặc ít ra cũng tác động. Giữa người không tranh đấu, ít ai nghĩ rằng nói năng, thuyết minh, hay hoạt động cho sự truyền bá lý tưởng là một hình thức tranh đấu cần thiết.

Tôi xin nói ngay rằng nguyên tắc căn bản của cuộc tranh đấu là *giác ngộ*. Vì giác ngộ có nhiều phương pháp. Cũng như trong những hình thức của sự can đảm, hình thức chịu đựng: chịu nhục, chịu khó, nuốt cay đắng để mà thắng trận cuối cùng, là can đảm, thì trong những hình thức tranh đấu, công tác giác ngộ người khác là một công tác đứng đầu.

Không giác ngộ không làm nên việc gì cả. Biết mình định làm, nhận thức giá trị của nó, xét rõ chánh yếu và thứ yếu của mọi việc, tức là giác ngộ, là điều kiện thành công. Hành dí tri nan, làm để biết khổ, là vậy. Biết rồi để làm, và dù có gặp trở lực, sự hiếu biết có thể giúp ta không nản chí, và cho ta có đủ sáng suốt mà lướt qua.

Mỗi tuần viết một bài báo, nhằm vào sự giác ngộ người khác, vẫn là một hình thức tranh đấu. Mỗi tuần bạn đọc tôi, đọc rồi nhận định, nhận định rồi nói lại kẻ khác nghe, là tranh đấu.

Làm cho người ta giác ngộ và nhận thức lý tưởng là gieo mầm động lực khấp khởi, là đặt những viên đá cơ sở để chờ ngày xây dựng.

Hiểu như vậy, bạn sẽ không cho tôi nói suông, tôi không cho bạn phi thi giờ khi bạn nhắc đi nhắc lại những điều hiểu biết của bạn.

BẤT HỦ

Chó mèo và người

HAI công dân ở Anh vừa bị tòa án kêu án mỗi người một năm tù ở, vì đã hành hạ mèo của họ nuôi. Pháp luật của người ta bảo vệ cho súc vật nhưng chưa nghe nói người ta bảo vệ cho con người.



11



CHUYÊN MÔN ĐỨC ĐÓNG PHI CƠ
CHO NGA

Có 43 nhà chuyên môn Đức từ năm 1933 làm việc trong các phi trường Nga vừa ký với các nhà thay mặt chính phủ Nga số những bản giao kèo tiếp tục đóng tàu bay cho Nga. Mỗi một nhà chuyên môn nhận một số lương bông 4000 roubles tức là 400.000 quan Pháp mỗi tháng.

DÙNG DA NGƯỜI CHẾT ĐỂ CHỮA
CHO NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Trong một cuộc hội nghị về mỏ xè ở Chicago bác sĩ Brown có tuyên bố da người sau khi chết có thể dùng để chữa cho những người bị thương nặng. Điều kiện cần nhất, lớp da đó phải lược ra lấy 12 giờ sau khi chết và bỏ vào những máy nén lạnh. Da có thể để lâu đến 50 ngày.

Lớp da lược ra từng tấm rộng chừng 15 phân, 700 BỘ XƯƠNG CÓ TỪ 3 THẾ KỶ VỪA

KHÁM PHÁ ĐƯỢC Ở NAPLES

Nhiều người thợ đào móng một ngôi nhà cất ở trung tâm thành phố Naples vừa khám phá ra được một cái huyệt lầu chừng 3 thế kỷ và đêm được 700 bộ xương người chồng chất lên nhau. Cố thể đó là nạn nhân của trận dịch hạch năm 1656 ở trong vùng Naples.



VỚI (cận thị).— Minh ơi! Mày vồ tuyễn
truyền hình hôm nay sao trông rõ quá!

MỘT LỜI GIÚP CHO NGƯỜI ANH

HÙNG KHI HỌ CHÁY TÚI

Vừa rồi, người ta bắt thấy anh chàng Ira Hayes, 30 tuổi, một anh hùng bình dân của nước Mỹ trong trận đại chiến thứ hai, ngồi trên chiếc ghế ở một ngôi vườn công cộng ở Chicago. Người anh hùng đó phải trả một món nợ 25 đô la mà túi không có một xu. Hayes là một trong năm thủy thủ Mỹ đã treo ngọn cờ nước Mỹ trên đảo Iwo-Jima.

Bức ảnh chụp trong dịp đó được phò biến khắp nơi trở thành tượng trưng cho gương anh hùng của người lính Mỹ. Hình ảnh 5 vị anh hùng đó được in lên con tem, được dựng thành tượng, trong đó có cả Ira Hayes.

Muốn giúp đỡ Ira Hayes, tờ báo Sun Times đã mở ra một cuộc quyên góp trên mặt báo.

Chỉ hai giờ sau kí tự báo phát hành, Ira Hayes đã có một số tiền 2000 đô la (700.000 quan tiền Pháp).

TỰ THỦ MÀ VĂN PHẢI VÀO KHÁM

Anh chàng José Trabon, một kẻ sát nhân từ lâu nay không tìm được, vừa rồi, trong một

PHÁT TIN VIÊN Ở ĐÀI B.B.C.
— BỤC MINH

Phát tin viên ở đài B.B.C. đang hết sức bức minh vì họ phải đọc tên gần 40 làng ở Tân Tây Lan; những nơi nữ hoàng Elizabeth vừa mới đi thăm.

Muốn cho các phát tin viên Anh đọc đúng tên các thị trấn đó, đài phát thanh Tân Tây Lan vừa gửi cho họ những dịa chỉ ghi rõ ràng cách đọc tên những địa phương đó.

Đầu hết có địa phương gọi là Taumatawhaka tangihangakoauau atamateapokaiwhenuakitanatahu, tiếng địa phương, nên dịch ra tiếng Việt Nam có nghĩa là « Ngọn đồi mà Tamatea chông của Trời đã thò sào để cảm dỗ người yêu » (?)

Thị trấn đó chỉ có ít hơn một chữ so với một làng ở Anh đã chiếm giải nhất là dài nhất thế giới. Làng đó tên là Llanfairpwllgwyngyllgogerychwiliantysiliogogoch.

(Daily Herald, Londres)

VŨ NỮ KHÓA THÂN BỊ
KẾT ÁN Ở BOSTON

Ông thị trưởng ở Boston, John B. Hoa và một ủy ban kiểm soát của thành phố đã ra lệnh đày cửa hai rạp hát chuyên về các điều vũ khêu khát khát.

Nhà cầm quyền thành phố đã ra lệnh đóng cửa các rạp hát (Em's Howerd) và (Casino), sau khi tòa án Boston kết án ba vũ nữ khóa thân là các cô La Rose, 29 tuổi, Irma le Corps, 28 tuổi và Russell Hélène 26 tuổi.

Các thám tử rình trong phòng hát đã chụp hình được các điều múa và trình kết quả cho nhà cầm quyền rõ.

Nhà cầm quyền kết luận rằng các vũ khát lòi lòi đã có những đáng diệu thô tục, nhằm mục đích khêu lòn dâm của khán giả.

VĂN SĨ CONAN DOYLE ĐƯỢC
CA TUNG Ở NGA

Kè những nhân vật trong văn chương tây phương, Sherlock Holmes chắc chắn là nhân vật có nhiều thành công nhất đối với độc giả Nga-Sô.

Nhiều tác phẩm của Conan Doyle được dịch ra hàng chục thứ tiếng và có cuốn đã xuất bản đến 30 lần khác nhau. Trong dịp kỷ niệm năm thứ 23 về ngày huy nhật của Conan Doyle, Bài phát thanh Mạc Tư Khoa có dành riêng một buổi phát thanh đặc biệt nói về Conan Doyle.

Tờ báo ấy còn tiếp: Tuy vậy, độc giả thường có thói quen không hay mấy là gọi những người trong đội quân Razviedchik (nhân viên thông tin tình báo ở Nga) là do thám. Đó là một lầm lỗi lớn lao. Không những tiếng đó là một tiếng mượn của ngoại quốc và cũng dùng để chỉ hạm người hoàn toàn không định dấp đến bản tính của dân Nga.

(Komsomolskaya Pravda Moscow)

BUỔI TIỆC TRÀ GIỮA CÁC VỊ PHU
NHƠN CÁC NHÀ CHÁNH KHÁCH
Ở MAC TƯ KHOA

Lần đầu tiên từ năm 1929 đến nay, ở dinh thự Spiridonaka ở Mạc Tư Khoa mới một tiệc trà mời các bà vợ các nhà ngoại giao ngoại quốc quay quần quanh chánh phủ Nga sô. Bà Molotov cũng có mặt trong buổi tiệc trà; cùng các bà Mikoyan, Bà Joukov, và bà Bouganine. Các vị phu nhân đó đã can thận không bàn luận đến vấn đề chính trị.

CHỒNG.— Em có để ý là anh mới gần cái đòn cản (pare choc) mới không?

ĐỜI MỚI số 90

Đoàn Thị Diêm và Phan Huy Ích

AI LÀ DỊCH GIÁ « Chinh phụ ngâm khúc » ?



Ông Hoàng Xuân Hán còn dựa vào một bút chứng khác: bài thơ ngẫu thuật, mà ông Hoa-Bằng cùng ông Thuần Phong đã từng xét qua và đã không chịu nhìn nhận một khảo chứng thuận theo luận điệu của ôn; Ông Hoàng Xuân Hán.

Trái lại, ông Hoàng Xuân Hán có dẫn một bút chứng khác, xét khách quan thì đáng tin nhiệm, song không hiểu vì sao mà chính ông không công nhận ông xét thấy có bản « Chinh phụ Ngâm Bí Lực » do hiệu Long Hòa khắc năm 1902, có bài mở đầu của Vũ Hoạt nói: « Nhớ xưa, Đặng tiên sinh làm sách ấy, Đoàn phu nhân diễn ra quốc âm. » (sách kề trên trang 21)

Ông còn thêm: « Ở đầu sách lại có đề rõ hơn: « Thanh Tri Nhàn Mục tiên sinh Đặng Trần Côn làm. Văn giang Trang Phú phu nhân Đoàn Thị Diêm diễn âm » (trang 21).

Căn cứ theo lời của Vũ Hoạt thì bản dịch là của bà Đoàn Thị Diêm, và lời dẫn chứng là của một « ông bạn — của Vũ Hoạt — người làng Xuân Canh, tỉnh Bắc Ninh, họ Bùi, tự Trọng Đại, vốn là một nhà dã nhiều đới đi học. Trong nhà ông, trữ nhiều sách quý. » (trang 58)

Ông Hoàng Xuân Hán « thấy rằng Vũ Hoạt đã làm tướng bài diễn ca này là của Đoàn Thị Diêm » (trang 59) nhưng không thấy ông vạch chỗ làm của Vũ Hoạt.

Chúng tôi thấy lời ông Vũ Hoạt là đáng tin đúng sự thật và chúng tôi do đó càng tin theo luận điệu của ông Thuần Phong, là chính bà Đoàn Thị Diêm diễn ca bài ấy. Vì một lẽ dễ hiểu là ông họ Bùi tự Trọng Đại là người tỉnh Bắc Ninh, nghĩa là người

cùng xứ Kinh Bắc với bà Đoàn Thị Diêm, người ở tại nơi sản xuất bản Chinh phụ Ngâm khúc đấy, nghĩa là người có đủ điều kiện biết rõ nguyên lai của khúc ngâm. (Theo lời ông Hoàng Xuân Hán dẫn trên, thì ông họ Bùi biết rõ đến quê quán của bà Đoàn Thị Diêm là huyện Văn Giang, và ông sống cách bà chỉ lối 40 năm).

Tóm lại, ông Hoàng Xuân Hán không chịu tin vào những bút chứng đáng tin, song ông dẫn duyên cớ; trái lại ông đem hết lòng tin tưởng vào một bản sao bằng chữ la tinh của cháu nhà họ Phan, để gieo trở lại mối hoài nghi bấy lâu nay.

THÙA MINH

HOÀNG TRỌNG MIỀN

NHƠN VĂN ĐỀ VIỆT-PHÁP

XÉT TÌNH THẾ TRIỀU TIÊN KHÁC HƠN VIỆT NAM như thế nào ?

TRẦN VĂN AN viết

BAN đã đọc qua một loạt bài về vấn đề Việt Pháp, đã có một mớ tài liệu để nhận xét. Nhưng, tôi tin rằng bạn còn thắc mắc về vấn đề hòa bình dân tộc; và sau lời tuyên bố của cụ Hồ chí Minh, bạn càng thắc mắc hơn. Chúng tôi cũng như bạn lấy làm đau lòng vì các nỗi thống khổ của đồng bào, rất mong môi hòa bình được cùu vãn. Trong bài « thương thuyết và điều đình khó khăn như thế nào » chúng tôi nêu lên các trở ngại mà không kết luận. Ấy vì xét rằng chưa đưa ra biện pháp thích ứng hoàn cảnh, cho nên mới có câu « vẫn có phương pháp cùu vãn hòa bình, nhưng không phải như người ta đã nghĩ ».

Để chúng ta nhận xét vấn đề Việt Pháp trong khung cảnh quốc tế, chúng tôi xin cùng bạn coi lại tình thế Triều Tiên và Việt Nam có giống nhau chăng. Người Pháp cho rằng giống, nên lâm phen cao rao chấm dứt giặc ở Việt Nam cũng như đã dứt giặc Triều Tiên. Chúng tôi không đồng ý.

Trước hết, đọc tin hàng ngày, bạn đã biết qua kết quả hội nghị Bermudes. Về vấn đề Đông Dương họ chỉ ngỏ ý « cảnh cáo cụ Hồ Chí Minh », chứ không nghe nói đến biện pháp chánh trị nào để ngừng bắn trên đất nước Việt Nam. Như thế thì đúng như việc xét đoán của chúng tôi là « thương thuyết và điều đình đều khó khăn cả ».

Có lần tôi bảo với bạn trên mặt báo này: « Pháp, Mỹ, Việt không chia trung như nhau, nên không làm sao giải quyết được những rắc rối lồng thông. Pháp lo khôi phục địa vị mình, Mỹ lo chống cộng, Việt đòi độc lập ».

Giờ ta đem tình thế của nước ta thử so với tình thế Triều Tiên là ta nhận ra một sự sai dị rất lớn. Trong bức thư công khai gửi hai vị Bộ trưởng Jacquet và Tổng Ủy Dejean, tôi không ngần ngại đưa ra cái lẽ sau này: « Thủ cho quân Nhật cùng tác chiến bên cạnh lính Nam Hàn, người ta sẽ thấy ngay quân Nam Hàn thiếu hẵn tinh thần tác chiến ». Ấy là tôi đã chỉ rõ sự khác nhau giữa tình thế Việt Nam và Hàn Quốc.

Trước hết, Nam Hàn là một nước độc lập hàn hỏi, không có quân đội ngoại quốc chiếm đóng trên lãnh thổ. Giữa Nam và Bắc Hàn có sự phân biệt rõ rệt. Lần mức

Còn một yếu tố khác, rõ quan hệ, là con người Lý thừa Văn. Đứng trên là trường dàn tộc tranh th giải phóng, người Triều Tiên coi họ Lý là một nái quốc có thành tích tran đấu. Họ Lý có thể là h cách mạng,

nhưng rệt là một lão già cù khôi, dám chốn lại để quốc, dám chơi lại với Mỹ một cường quốc, dù là giúp min di nữa. Hắn người ta còn nh những thái độ cường ngạnh của Lý thừa Văn với đồng minh, còn nh ông không sợ Mỹ, cảm ngay tiếng n Hoa kỳ trên đất nước ông, và cò nhớ có lần ông quả quyết: « Thủ quân đội Mỹ rút lui, Nam Hàn có m nước và ông có chết nơi tay Cộng sản, không cõi cam ».

Người ta có thể không đồng quan niệm với Lý thừa Văn, không chánh sách của ông là phải, nhurn người ta phải nhìn nhận ông là ngườ có tư cách lãnh đạo và có can đảm đương đầu thời cuộc. Ông là một nh độc tài mà ta rất có thể không ưa nhưng trong hoàn cảnh phi thường của Nam Hàn, dân chúng cần dùn ông để đổi ngoại.

Điều sau hết là không có quân đội của nước thống trị Triều Tiên trước đây là nước Nhật trên lãnh thổ quốc gia nước Hàn.

Rồi bạn thử nhìn lại tình thế Việt Nam. Bạn sẽ đồng ý với chúng tôi mà cho rằng không giống hoàn cảnh Nam Hàn chút nào.

Trong hoàn cảnh ấy không trách sao có những sự tổn kém tiề bạc quá nhiều với sự công dụng vồ khi quá quan trọng mà kết quả thu được lại rất không xứng đáng

Có một điều này rất đáng cho bạn chú ý và chính nó là then chốt trong sự sai dị giữa tình thế Việt Nam và Triều Tiên.

Ở Hàn quốc, Nam Hàn có thể ưng mở tổng dầu phiếu để thống nhì lãnh thổ mà Bắc Hàn không thể chấp nhận. Còn ở Việt Nam thì trái hẳn.

Như vậy, một Hội nghị quốc tế để dàn xếp vấn đề Việt Nam sẽ không có căn cứ sở. Còn ở Triều Tiên thì cả hai bên khối Nga-Hoa và Mỹ đều có cái thế của mình, đều có thể dung hòa mà không thiệt hại bên nào cho

mày. Nếu Bắc Hàn và Trung Cộng nhờ chỗ Mỹ không thể đánh phá đường vận lương ở hậu phương mà giữ vững vị trí của mình thì Mỹ cũng nhờ cái thế liên quân của L.H.Q. mà chống lại Bắc Hàn và Trung Cộng. Ở Việt Nam thì hoàn toàn không có yếu tố ấy.

ĐỌC
THƠ
BẠN

của cô HỒ XUÂN LAN

T RONG tuần nay, anh Hồng Nam chuyền cho em rất nhiều thư của các anh chị gửi về trách móc nhiều hơn khen ngợi. Thật khò cho em, em có phê bình chỉ trích gì ai đâu, em chỉ trình bày cảm tưởng mà thôi và em cũng đã tuyên bố trước rằng, em chỉ muốn góp phần vào công việc sáng tác của các anh các chị. Tuy vậy em vẫn tin tưởng ở tình thần rộng rãi của các anh các chị và em vẫn thích tiếp tục « đọc thơ bạn ». Kỳ này em đã đọc bài: « anh biết đọc không, của Long Tịnh ».

Đây là một bài thơ rất giàu ý tưởng xây dựng, tác giả khuyên những người chưa biết đọc nên đến lớp bình dinh vừa mở mà học đi, dù nghèo mà biết chữ thì cũng sẽ tiếp kịp người, nếu dốt không bao giờ được làm « Cai », không hiểu nghĩa vụ, quyền lợi, không biết thường thức những thú thanh tao, lẩn mình vào các trò thô tục. Phải mất nhiều xương máu công lao, thôn minh mới có lớp Bình dinh. Anh chị em nên bè nhau đi học đi.

Tác giả muốn làm một công việc ích lợi thiết thực cho xã hội, một ý tưởng đáng ca ngợi nhưng về phần kỹ thuật chưa thành công.

Lớp Bình Dân thôn minh vừa mở, Báo chí, anh không biết đọc, Cho anh, chị em không biết chữ, đến học đêm Tin tức nghiệp đoàn, Tay bùn, chân lấm, nhà nồng, Quyền lợi thơ thuyền, Nhưng gì biến chuyển Thơ thuyền, bô lão, chị em... Anh ngồi yên, lạnh lung ! Nếu dốt, anh bao giờ sẽ được làm « cai » ! Dốt chữ, anh thừa biết, tai hại vô cùng. Anh không biết tính toán, Thủ thanh tao, anh không biết hưởng. Chủ anh, Anh lao mình trong thú tục th.. Bạn anh, Cảnh vật, Lắng nghe anh, Cờ bạc, Người lường gạt, anh nào hay, Rượu chè

Tác giả đã gán dì hóa được ý tưởng của mình nhưng ý tưởng ấy muốn thành công lại phải lồng vào một cái khung thích hợp với đối tượng. Người chưa biết chữ, người cần lao không thích một cái gì khúc mắc, họ thích cái gì giản dị, dễ nhớ, có âm nhạc, vui nhộn thì càng hay. Ví dụ các câu ca dao Việt Nam :

Gái chính thuyền phải có chín chồng
Ve viên bò lợ gánh gồng đi chơi
Bao giờ gồng đứt lợ rơi
Bò ra lồm ngồm chín nơi chín chồng

Hay là :

Em đã bảo mẹ rằng đừng
Mẹ hâm, mẹ hứa mẹ bưng ngay vào
Bảy giờ chông tháp vợ cao
Như đôi đứa l'ch so sao cho vừa.

Có mấy người bình dân là không thích mấy câu ca dao ấy vì nó có nhạc, có điệu, vừa ngộ nghĩnh. Nếu lợi dụng được cái thị hiếu đó mà gieo rắc tư tưởng tiến bộ thì mới thành công.

Bài thơ này, « Long Tịnh » đã quá có vẻ « Cụ đồ » bài thơ lại thiếu âm điệu, không có vần, na ná một bài văn xuôi nên thật khó lòng được anh em cần lao hâm mộ.

Long Tịnh chỉ thành công với những anh em cần lao đã học được vài năm trung học, nhưng những anh em đó lại không cần đến lớp bình dân nữa. Em mong và chúc anh Long Tịnh sẽ đi sâu vào con đường đó và sẽ thành công hơn nếu anh chú trọng chọn lựa một hình thức phổ biến thích hợp.



— Luôn luôn điềm xấu ở trong vở !
— Thưa bà, lời ấy không phải tại con, chính là trò ngồi cạnh con đã nhắc sai cho con a.



Tranh không lời



của cô HỒ XUÂN LAN

MỘT BIẾN CHỨNG CỦA BÌNH UNG THƯ

DÀN chúng có thường mắc bệnh sưng óc hay không?

Trái với dư luận xưa cho rằng bệnh sưng óc ít hay xảy ra, theo sự quan sát do kỹ thuật khám bệnh tối tân thì bệnh sưng óc đúng vào hàng thứ tư trong các biến chứng của ung thư sau bệnh sưng óc, từ cung, bao tử và vú.

Bệnh sưng óc có thể trầm trọng như thế nào?

Điều này do nơi loại bệnh và chỗ sưng ở trong óc, do nơi việc bệnh được khám phá sớm hay muộn và do cách điều trị của những bác sĩ có tài.

Có bao nhiêu loại sưng óc và những loại ấy có liên quan gì đến tánh cách nghiêm trọng của chứng bệnh này hay không?

Bệnh sưng óc là một danh từ tổng quát để chỉ những chỗ sưng làm đau óc và ảnh hưởng đến sự hoạt động của bộ óc. Bệnh sưng óc tùy theo tánh chất mà chia ra làm hai loại: loại sưng mới (neoplastic), và loại sưng thường (non neoplastic) và những sự tiến triển bệnh lý hữu cơ khác như nhọt óc, một trạng thái của bệnh lao v.v.

Chúng ta lo ngại, chứng sưng óc mới (neoplastic) cũng như các loại mới ở những nơi khác trên cơ thể, những bệnh này được liệt vào hạng bệnh nhẹ, nghĩa là thuộc về loại bệnh sưng lâu và chỉ ở một chỗ và nếu lấy đi thì có thể khỏi được vào hạng bệnh nguy, sưng rất mau và lan đến cơ quan khác trong cơ thể.

Hạng bệnh nguy còn có chia ra nhóm thứ nhì như thần kinh giao thông (gliome), sưng và lan rất mau và nhóm thứ nhì, như nhám thông (carcinome), cũng là một loại ung thư ở óc rất tai hại mặc dù rất ít xảy ra.

Chứng này sở dĩ phát sanh là do sự tiến triển của bệnh ung thư ở những nơi như vú và tử cung v.v..

Những loại ác bệnh này phải sớm được khám phá hầu tim cách để ngăn ngừa hoặc làm chậm trễ sự phát triển của căn bệnh nếu không thể diệt hẳn nó được.

Điều nên nhấn mạnh là loại bệnh nhẹ cũng như ác bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng nếu người ta không cẩn thận và nếu điều trị đúng phương pháp.

Những triệu chứng đầu tiên đều mơ hồ và rất khác nhau. Thường thường thì lúc bệnh mới phát không có dấu hiệu đầu tiên xuất hiện khi bệnh đã tàn phá cơ thể của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp mà người ta càng ngày càng nhận thấy thường bị chóng mặt hay nhức đầu và mất thấy rõ hay không rõ thì phải báo cáo cho bác sĩ quen của mình biết.

Những dấu hiệu khác là bắp thịt bỗng nhiên trở nên mềm yếu, rút ngắn, kinh phong, trúng phong, thắc loạn về giác quan, và từ rối loạn thần kinh đến cơn điên thực sự.

Tuy nhiên, chúng ta không nên vội hoảng hốt vì đó chỉ là những dấu hiệu đầu tiên để chúng ta thi hành những biện pháp dự phòng hầu khám phá giai đoạn nguy hiểm đầu tiên khi bệnh còn có thể trị khỏi được.

Hơn nữa, phần nhiều các bệnh đau óc gây ra những triệu chứng tương tự không phải chỉ do những mực sưng mà thôi và một số lớn những bệnh có các triệu chứng giống như thế có thể do bệnh trong các cơ quan khác của thân thể và ảnh hưởng đến óc một cách gián tiếp mà thôi.

Trong nhiều trường hợp, sự thật thi những người than phiền về các triệu chứng trên chỉ bị thắc loạn về tinh cảm thôi.

Vì thế, điều quan trọng là phải xem xét căn bệnh cho thật kỹ và những triệu chứng phải phản đoán theo giá trị của nó và không nên khinh thường.

Nếu không có triệu chứng nào thì nên đến bác sĩ quen khám cho đúng kỹ.

Khi thấy những dấu hiệu kể trên xuất hiện thì nên đến ngay bác sĩ.

Sau đó, bác sĩ ấy có thể gửi đến một bác sĩ chuyên môn về thần kinh hệ để xem xét bao trong óc và thần kinh hệ hắc xem bệnh thuộc về sự tiến triển của một bệnh về tinh cảm hay về hữu cơ ở trong óc hay một chỗ nào khác hoặc có thể là một bệnh sưng óc mới thật!

Nếu không phải bệnh sau này thi anh khỏi sợ mắc bệnh sưng óc và sẽ được điều trị đúng theo căn bệnh.

May mặc cho trẻ nhỏ, càng giản tiện chứng nào càng hay chung này.

May áo cài khóa, cài khuy khóa, chỉ làm cho em bé khó chịu, và đòi khi không được thoải mái.

Trong lúc thay áo cho trẻ nên hết

TƯ TƯỞNG

Hãy dùng «đạo đức» dạy trẻ con, tạo nên «hạnh phúc» cho con người là «đức tính» chứ không phải tiền bạc».

«Tự do» và «tiến bộ» là «mục phiêu» của «nghệ thuật», cũng như mục phiêu» của «nhân sinh».

Bằng trên lập trường «nghệ sĩ», tôi không có chú ý đến những vòng chữ có liên quan đến tôi.

Trước khi chưa hoàn thành sứ mạng của tôi, tôi không thể rời khỏi thế giới này.

«Nghệ thuật» là một dây liên lạc cả toàn thế giới: do đó mà những nhà nghệ sĩ chân chính được liên lạc mật thiết với nhau.

«Tự do» và «tiến bộ» là điều kiện cần thiết cho âm nhạc đó cũng là điều kiện sanh tồn của vạn vật trong vũ trụ.

Ngoài ra «Nhơn từ», tôi không thừa nhận còn có cái gì tốt đẹp hơn.

*Anhơi! Anh phải tự giúp lấy.
Nghệ thuật của tôi phải vì hạnh phúc của kẻ nghèo.*

**BEETHOVEN
TRẦN HOÀI LỊCH**

Sinc nhẹ nhàng. Cần thận kéo ván chéo một cánh tay hay một cẳng chân em nhỏ.

Tập cho quen cách thức xỏ tay áo cho em bé. Xỏ một tay trước rồi đây em bé nắm nghiêng để có thể mở rộng lồng áo trước khi xỏ tay thứ nhì.

Nên để sẵn quần áo lên bàn hay lên ghế theo thứ tự sẽ mặc cho em bé, như thế đỡ mất thi giờ hơn. Những cử chỉ hấp tấp, vội vã có thể khiến cho trẻ em khó chịu, bần thần.

Nên chọn những thứ vải dễ giặt và giặt sạch. Nếu thứ vải không phải ủi thi lại càng đỡ nhiều thi giờ lắm.

Trời rét, nên cho trẻ mặc áo vừa vắn cho dễ cử động và đủ giữ súc nóng của cơ thể. Điều chỉnh trong cách may mặc quần áo của trẻ nhỏ là tẹt dụng.

ĐỜI MỚI số 90



I.— Tiếng gốc

MỘT cơ quan ngôn luận ngoại quốc có mở một cuộc trang cầu ý kiến độc giả về danh từ nào là danh từ «đẹp» nhất trong ngôn ngữ nước họ thi 98% bạn đọc công nhận danh từ «mẹ» là đẹp nhất; còn hỏi về «câu nói» nào cảm động nhất, thi 90% phiếu bầu cho câu: «Mẹ ơi! con buồn ngủ».

Nghĩa là ở đâu tiếng «mẹ» cũng được tôn sùng, trọng vọng. Vì nó là tiếng được con người nói lên đầu tiên, và nhắc nhớ đến luôn luôn, mỗi khi con người lâm cảnh bão khoán, thắc mắc.

Xét theo ngôn ngữ học thì toàn thể thế giới, danh từ dùng để chỉ «người dân bản sinh ra mình» đều bắt đầu bằng âm «m» cả: Việt là mẹ, mì, mợ, me; Hoa, là mẫu; Áo, mẫu mẫn: Pháp mère, maman (do Latinh, mater ra); Anh, mother; Đức, mudder, v.v...

Có thể nói: âm «m», vì dễ nói nhất (cứ mò mò ra là thành rồi), nên nó là âm gốc của nhiều tiếng khác.

Riêng về tiếng Việt mình thi, theo phép cầu tạo ngôn ngữ bằng cách bắt chước âm thanh (imitation phonétique, onomatopéique) thì lớp trẻ con sơ thủy của giống nói Việt, sau khi bắt thần mồ miệng thoát ra âm «m» để báo hiệu với «người đẻ ra mình» rồi, thi giữa người mẹ và đứa con đã có một ước thúc là hé nghe thấy âm «m» thi người mẹ đèn với con, cũng như khi cất tiếng «m» lên thi con chắc chắn là mẹ sẽ đèn.

Mà lúc người mẹ Việt đèn thi đứa con trông thấy cái gì trước hết nếu không phải là cái hình tròn cuộn trên mặt nó, nên, theo phép bài thanh, nó cũng buột miệng gọi cái hình tròn tròn do bằng một âm «m» lỵ lợ danh từ mẹ, mợ: đó là danh từ đã được biến thể mãi đi cho đến nay hóa ra tiếng «mặt».

Rồi trên «mặt», bao nhiêu bộ phận cũng đều theo luật bài thanh, mà được đặt bằng những tên, bắt nguồn từ âm «m» ra cả, như: mắt, mũi, má, mõm. Cử thể biến hóa vò cùng tận: mắt thi có mít, mít, mày và máy (máy mắt) mù, mờ, mõ, mè, mông; mõm thi có môi, mép và, do luật bài thanh phối hòa với luật hội ý, mà có: mõ, mít, móm, có miệng mõm (mõm súc vật), mõ (mõm giống chim), mõ (chim ăn), móm móm (cười nửa miệng), mắng, v... v.

ĐỜI MỚI số 90

TIẾNG VIỆT BÁNG YÊU

Rút lại thi xét nguyên về cơ cấu của tiếng Việt cũng đã thấy rõ tiếng mình có một nguồn gốc riêng biệt, căn cứ trên phép bắt chước âm thanh thiên nhiên mà tạo thành căn ngữ (racine des mots). Do đó mà tiếng Việt có tính chất nhạc rất tề nhị, nó có đủ năng lực hình dung và diễn đạt được tâm tư thẩm kim rất là khêu gợi; dã vậy nó lại còn dựa vào tính chất bài thanh của nó để «nói» lên nói nhiều âm thanh hỗn hợp của ngoại giới.

của DẠNG TÂM THÀNH

Chứng cứ: câu thơ «kết thúc khuynh»

này: «Võ câu

khắp khẽnh, bánh xe gấp ghẽnh» đều

được bao tiếng hồn thanh của con

đường không bằng phẳng; và hai

tiếng «thở dài đứt hơi» của người

cung nữ tuyệt vọng mong chờ Quán vương: «Mơ hồ ngữ tiếng tiều đài, nung nấu phản mõc mà giòi mà rắn» và «Mơ hồ ngữ tiếng xe ra, đứt hơi hương hả mà hờ áo tàn» thi nhạc diệu của một thứ ngôn ngữ đã tạo nỗi được một ấn tượng âm nhạc làm cho người nghe cũng đến «hết hơi» với cả một thời âm thanh «thở ra» (voix aspirée) như kia thi nhạc diệu ấy, ai dám bảo là không phong phú, là không gợi ý, gợi cảm, là không thú vị, là không đáng yêu?

Đề kêu luận, tạm dẫn ra vài nhận xét về phép bài thanh nữa, như: hả miệng thi hơi ra; do âm gốc đó mà có: ho, hen, hò, hét, hân, hít, húp, hồn hồn, hực hực, v.v...; và do âm gốc của bắt cử tiếng nào, cũng có thể rút ra được cả một «bầy danh từ» (famille des mots), chứng tỏ rằng: hệ thống cấu tạo tiếng Việt đã có một mõ quy luật nhất định hẳn hoi. Sở dĩ xưa nay vì hoàn cảnh chính trị, chúng ta đã bắt buộc sao lăng nô, nên họa hoán đổi có người tha thiết «học» nó thi bảo sao chẳng không tài não tìm ra sự thích thú trong nguồn tình túy của nó?

Ở đây, bây giờ (và đã khá lâu ở bên kia dấp cầu) ngày «trả nợ cho tiếng mẹ đã điểm», chúng ta có thể tin tưởng là sẽ còn khám phá ra nhiều nét đặc đáo của thứ tiếng uyển chuyển vào bậc nhất thế giới.

KỶ SAU : GHÉP Y



SÁNG TÁC

VŨ ĐỘNG VIÊN

VĂN Đề tờ chí, một khi đã được giải quyết ổn định rồi, nghĩa là đã thu xếp xong xuôi vấn đề tài chính và kỹ thuật chuyên môn — tức là phương tiện sản xuất về khía cạnh chất của nó rồi — thì bây giờ cần bùn đến phần phương tiện sản xuất, về khía cạnh thần của nó : là vấn đề *sáng tác* và vấn đề *Động viên*.

Nếu về phần tổ chức, chúng ta đã gấp bao nhiêu trớ lợc, trong mọi việc dùng tiền, dùng việc, dùng người và dùng khí cụ, vì nhất nhất cái gì cũng còn là tật sự, cũng còn là chán nản cǎ, thì về hai phần sáng tác và *Động viên*, nhìn thẳng vào thực tại xứ sở, ta phải thành thực mà nhận rằng : khó khăn lắm lắm.

Nhìn mình làm gì có cốt truyện phim ? Làm gì có tay chuyên môn viết vở phim ? Cho nên đích các ông sản xuất, kiêm tài chủ, của máy hàng nọ đã phải... tự dùng tay chiến, nghĩa là... « hừng con mắt dày, thấy mình viết truyện phim » — nghĩa là một sorm một chiều cǎ ba ông Trần Việt Long, Thái Thúc Nha và Hà Quang Định bỗng hóa ngay ra là van sỉ.

của NGÔ ĐỒNG THANH

Bành rồng không ai cảm ai một sorm một chiều « dột biến » thành Chủ tịch nọ, thành Tổng trưởng kia, thành Giám đốc này, thành... tài tử khác, song muốn thành tác giả xứng đáng của vở phim ra trò thi... đây, ba ảnh phẩm đầu tiên của mình đã bão nhỏ chúng ta rằng ! « Hãy thận trọng ! Chờ có hầm hiếp Nghệ thuật, vì hầm hiếp nó thi rồi sẽ để ra con hoang mít ! »

Thi sờ sờ ra đó, ba cuốn phim đầu tiên đã chứng tỏ khá rành rọt là : phần tổ chức, tương đối mà nói, xem ra còn trai ! Ôn phần nội dung của máy ảnh phẩm kia, nhất là đối với hàng *Vết pain* là hàng đã có một cơ sở khá vững chắc vì khá quy củ, ấy thế mà, với phương tiện vật chất khá chu đáo đó, cuốn phim đưa ra lại « nát » hơn hai cuốn *Kiếp Hồn* và *Bến Cảng*.

Thế là làm sao ? Nên không phải vì ta hăng nọ đã quá thiên về phần hình thức, đã nghĩ nhiều đến phần tổ chức — phần thương mại — hơn là đến phần sáng tác — phần nghệ thuật ? Song trách cứ như vậy thật cũng quá khẽ khắt, vì giả dụ họ có quan tâm đến phía nghệ thuật đi nữa, thì xin hỏi : họ trông mong vào đâu ? vào ai ?

Ba đứa con đau lòng của màn ảnh

bắt chước những trò ròm của ngoại nhân mà thôi.

Vậy thi sáng tác cái gì ? Nếu không theo vết xe cù của sân khấu : là tuồng pho và tuồng Tây, La Mã ? Thật là đau lòng mà nhận chân một sự thực, rồi đây có thể ráp lối phát triển của ngành Nghệ thuật còn trứng nước này. Thi sự thực nó là như thế, biết làm sao được ? Soạn giả của sân khấu cũng đã qua cầu đoạn trường này : trốn thực tế mà lẩn vào chính sử, trốn vào dã sử, « chui » vào những truyền... « phi sử » ! Mà sáng tác ra *Tam Anh chiến Lã Bố*, sáng tác ra *Hận kinh Kha*, sáng tác ra *Gió ngược chiều*, sáng tác ra *tôi chim giang hồ* ra *Đoàn người lữ thú*, ra *Vì tuyển*. . . nghĩa là sáng tác ra toàn những .. Lão Tử và toàn những quái thai.

Nhận định như thế rồi thi vững lòng « yêu đời vô điều kiện » mà, lấy gai khêu gai, xem trong kho truyền tuyền ký của mình, trong giai đoạn trường kỳ tranh đấu của dân tộc, mình chọn lấy những giai thoại tình tế, ý nhị để mà phóng tác ra thành những « cốt phim » tạm gọi là ủ áp lấy chút ít hướng vị của tình chất dân tộc và đồng thời ướm lấy mây may mầm mống tin tưởng ở ngày mai.

Họa chặng như thế mới khai phá được một lanh, vực mà sân khấu không đủ điều kiện sử dụng được đến triệt để, và có thể mới tránh được cái nạn sân khấu « nhảy đầm ăn tiệc một cách rất là quých » những phim « cao bồi hạng... bét, nửa ma-cù-bông, nửa ma-cô — nghĩa là nêu lên một mối tủi nhục cho dân tộc.

Thêm vào đó, còn có thể mở ra hai lối thoát nữa cho việc sáng tác : một là xây dựng những cốt phim nói đến đời sống lao động sân khấu những nghề nghiệp đặc biệt Việt Nam mà tất cả ngành văn nghệ khác đều làm tài liệu nghiên cứu hoặc tài liệu giáo dục, hai là phóng tác lại những văn phẩm kinh điển của dân tộc như *Kim Văn Kiều*, *Nhị Độ Mai*, *Lục Vân Tiên*, *Phan Tranh*, *Lưu Bình Dương Lê*. Nhưng đây lại là cả một công trình khảo sát, truy tìm vi lịch sử, địa lý, phong tục, cõi học cần đến sự cộng sự của các học giả uyên thâm và nhất là của những tam hồn nghệ sĩ và ái quốc thực sự.

Rút lại, vấn đề *Sáng tác* trong kỹ nghệ điện ảnh là vấn đề gay go nhất trong giai đoạn lịch sử này, giữa màn cảnh xã hội cực kỳ khó xử này. Vượt nỗi nó phải cần một nghị lực phi thường, một trí tuệ sáng suốt một chủ trương rất thực tế mới xong.

Sáng tác đã « Vất vả » đến như vậy thi còn nói gì tới. *Động viên* nứa ?



Nguyễn-lệ-Thùy sinh viên, Hanoi : Chúng tôi đã có một tờ học tập năm người. đã thảo luận nhiều vấn đề thuộc các địa hạt kinh tế, triết học v.v.. Tôi muốn biết theo ý ông, chúng tôi nên thảo luận thế nào cho có thứ tự và kết quả.

TRÀ LỜI : Sự thảo luận lộn xộn không mang lại kết quả nào đâu. Tôi mong buổi đầu các bạn nên thảo luận nghiên cứu về năm nguyên tắc hành động. Đây là năm nguyên tắc cơ sở để giảm bớt các thất bại, để tiến bộ nhanh chóng trên đường thành công.

Nguyễn-iết-thứ nhất là : Mọi kinh nghiệm phải được dúc thành lý luận trao đổi rộng rãi để chỉ đạo thực hành và dựa vào thực hành để chứng minh và chỉnh đốn cho lý luận.

Thứ hai là : Phải hòa minh vào thực tại để hiểu biết thực tại, phải đứng trên thực tại để chỉ phối thực tại.

Thứ ba là : Phải kiểm điểm việc minh và nhận xét việc người để hiểu biết các lý do thành bại.

Thứ tư là : Phải nhìn thấy phần chính của sự vật để quyết định phần phụ của sự vật.

Thứ năm là : Phải khách quan khi suy nghĩ và tin tưởng lúc hành động. Nếu các bạn nghiên cứu, thẩm nhuần và biết áp dụng năm nguyên tắc đó, các bạn mới có căn bản để phục vụ mọi công việc.

Lăng Văn Nguyễn thiên Chi, Saigon : Tôi rất thắc mắc về phim « Nghệ thuật và hạnh phúc » sấp chờ tại Saigon vì theo như báo *Đời Mới* số 88 thì chế phim đó là song bén còn báo V.T. ra ngày 3-12-53 lại ca tụng phim đó là đúng đắn.

TRÀ LỜI : Phê bình một cuốn phim chỉ những ngòi bút có lương tâm và có tinh thần trách nhiệm trước dân chúng, không bị đồng tiền mua bán mời nói được sự thật. Bạn chắc đã được đọc các báo vây cũng biết các báo đứng đầu ở Saigon đối với phim đó như thế nào rồi. Báo V.T. T.D. và M. khen phim ấy đúng đắn, bạn nên hỏi thăm những người đã được xem phim đó có đúng đắn không ? Theo sự nhận xét khách quan của tôi, thi đồng lõa với phim đó là dung túng cho tội ác của nghệ thuật, dung túng cho điện ảnh Việt Nam cứ « ngựa theo lối cũ » để tự diệt trong tương lai.

Sau khi cuốn phim chiếu, qua dư luận, bạn sẽ biết báo nào nói sự thật, và ngòi bút nào bị mua chuộc.

Việt Quyền, Quận nhân : Có Hồ xuân Lan là có « chính công » hay là « cù » trong mục « Đọc thơ bạn » ở bài đầu tiên có Xuân Lan đã mặc cǎ bằng một câu khôi mào rất chát chít nhưng Xuân Lan đã quên ngay lời tuyên cáo trên, chẳng những đã phê kinh nhiều mà còn khóc thêm bộ cǎ sa của bà Kiếm được nữa để sửa chữa thơ. Tôi thắc mắc đến mức ăn mất ngủ vì có ấy đã chửa thơ tôi.



TRÀ LỜI : Chỉ viết cho báo *Đời Mới*, đang làm công việc văn hóa, bạn thấy đấy.

V. C. Hanoi : Bạn cho biết địa chỉ sẽ trả lời riêng.

Người đau khổ Hanoi : Đau khổ kêu ẩy khó giải quyết lắm.

Trần liên Tứ : Trầnvinh. Tôi là một người tiêu chí thực thuộc giai cấp tiêu tư sản, tôi rất buồn là chúng tôi không biết có hữu dụng gì không ? Tiêu tư sản có thể đóng vai trò gì trong xã hội không ?

TRÀ LỜI : Marx, Lénine và các lãnh tụ cộng sản ở nước ta đều là xuất thân ở giai cấp tiêu tư sản và những ông trùm tư bản thế giới hiện tại cũng từ tiêu tư sản bước lên. Có anh tiêu tư sản đã chỉ đường cho tư bản bóc lột vô sản để tự hóa mình thành tư bản và cũng chính các anh tiêu tư sản đã lãnh đạo vô sản, rồi đầu hàng vô sản luôn. Thế giới này nếu chỉ có anh tư bản bụng to hơn người và anh vô sản khổ rách áo ôm thi làm gì có những chuyện kinh thiên động địa. Thực ra, giai cấp nào trong xã hội cũng có chỗ tốt chỗ xấu, muốn thành một lực lượng tranh đấu, giai cấp nào cũng cần được huấn luyện để gặt bóc những tinh xáu, phát triển những tinh tốt, lựa lọc những phần tử tiến bộ, gặt bỏ những phần tử lưu manh. Giai cấp tiêu tư sản cũng vậy, nếu có tổ chức, có huấn luyện đều có thể là lực lượng tranh đấu.

Ông Trần-hưng-Trần 155 Trần-hưng-Đạo Huế : Ông đã làm khổ tôi phải mất thi giờ đọc hết bức thư ông. Ông muốn nói cái gì trong bức thư ấy ?

T. S. Trần Vinh : Bạn không nên tự ti mặc cảm là ông cha mẹ vợ khinh mình, thế gian như thế rất nhiều, hoàn cảnh như vậy biết sao ?

Cô Dương Chi, Đồng Khánh Huế : Tôi cũng thích thơ lâm, nhưng nhận xét bây giờ các thi sĩ chú trọng làm thơ tự do nhiều hơn, song thơ tự do thi pháp mờ hồ, bằng vào những bài đó có, vẫn thơ rất là phóng khoáng, theo « tự do » của tác giả.

Thưa Ông có đúng như thế không, xin Ông vui lòng bày cho.

TRÀ LỜI : Cò nên xem các bài « Đọc thơ bạn » của cô Hồ xuân Lan. Cô sẽ nhận xét được rõ hơn. Nghe đâu thơ mới cũng cần có nhạc, có ý, nhưng được tự do sử dụng vẫn điều dễ ghi cảm xúc của mình.

Lâm thơ mới cũng khó, nhưng cái khó dày khắc hơn cái khó của thơ cũ đương luật.

HỒNG NAM





QUÊ

QUÊ tôi... miền trung du,
Có bóng dừa cao ngất.
Có những đoàn nông phu,
Nuôi lúa mùa bát ngát.

Đây có giòng sông nhỏ,
Nước xanh chảy lung lờ.
Qua mấy mùng mòn dã,
Có bóng tre rủ bờ.

Những đàn trâu đen láng,
Gấp cỏ cày uất sương.
Mực đồng chảy duỗi dài,
Cười rộn ràng mương.

Bảy vườn cau ngập nắng.
Tiếng gà chọi chíp kêu.
Máy o vành nón trăng,
Gọi nhau trèo chợ chiều.

Đây khi chiều chậm đến,
Tiếng chuông chùa ngân nga.
Nhè nhẹ như hơi đầm,
Những bước đi chiều tà.

TÔI

Rồi những đêm trăng sáng,
Những trai gái trong làng,
Ướm lời qua câu hát,
Giữa trăng chảy mênh mang

Quê tôi say mèn sống,
Vui thế suốt mấy mùa.
Cho đến ngày hình bóng,
Cùa chiến tranh trở về.

Đau lòng khi khói lửa,
Đoàn trai trẻ ra đi,
Bồ láng vui muôn thuở
Thiếu nữ say loạn ly.

Bản trèo mệt mỏi lè,
Cành mây cánh vườn cau
Dừa xanh buồm rủ lá,
Đồng lúa cũng ngập sâu.

Tre già xơ xác héo,
Theo thương nhớ tóc tang
Chuông chùa thôi ngắn nứa
Cảm lạnh trong điều tàn !

HUY PHƯƠNG



LÒNG NGƯỜI HÀ NỘI

QUÊ tôi dỗng ruộng đất Thanh,
Bụi tre cao vút vẫn xanh chấn trời.
Em tôi giọng nói gượng cười,
Chuột ngày hắc ám, kiếp người khổ
dau.
Chiều chiều qua lại nhịp cầu,
Đoàn bộ hiền hậu bước mau về chuồng,
Nhớ ngay núi Nhồi,
Nhớ đời thương thương,
Nhớ vườn rau cài,
Nhớ mèo nhà tranh,
Nhớ hoa Thعلق được hiền lành,

MỌC ĐÌNH NHÂN

Nhớ em gái bé vén cảnh Bạch mai.
Chiều nay nhớ mãi nhà ai.

Khói lam tỏa nhẹ vương ngoài nếp
tranh.

Quê xưa áo vải hiền lành,
Ai đem tang tóc gây thành máu xương.

Có ai về chốn viễn phương,
Lòng người Hà Nội niềm thương ngát
lành.

Cùng nhau chung khoảnh trời xanh,
Xa nhau đâu phải nhạt tình nước non..

II

MỘT nhà sản xuất khác lại dùng giải pháp ngược hẳn: diễn viên, chuyên viên, đạo diễn toàn người Việt. Họ cũng đi đến thất bại, thất bại càng nặng nề hơn, vì thiếu phương tiện, thiếu học hỏi và kinh nghiệm. Nếu cho đó là một bài học đe dọa, thì thật quá đắt. Nhà sản xuất kia có thể gieo cảm tưởng không tốt về khả năng người mình.

Chúng ta nên thực tế một chút. Nếu thiếu chuyên viên, trong bước đầu ta cứ nhờ ngoại quốc, đồng thời cho người mình tập sự để đào tạo cán bộ.

Không nên vì lẽ gì mà cho ra những phim kỹ thuật quá non nớt. Về phần đạo diễn, linh hồn của phim, nhất định phải do người mình. Nếu cần, ta chỉ nhờ đạo diễn ngoại quốc làm cố vấn chuyên môn. Như thế, mới mong đi đến thành công.

4.— Chọn diễn viên

T RONG giai đoạn đầu chuẩn bị cuốn phim, lúc nhà đạo diễn đang xếp bản phàn cảnh, nhà sản xuất lo tuyển lựa tài tử. Diễn viên thường là do đạo diễn giới thiệu, hoặc ít ra cũng phải được đạo diễn đồng ý kết nạp.

Về mặt chuyên môn, diễn viên màn ảnh không đóng một vai trò quan trọng bằng diễn viên sân khấu. Vì ở kịch trường, diễn viên là phần chính, còn trên màn ảnh, diễn viên chỉ là một trong bao nhiêu yếu tố khác trong tay đạo diễn mặc tinh uốn nắn.

Tuy vậy, việc tuyển lựa diễn viên cũng không kém phần gay go, đòi hỏi gài cuộc xung đột giữa đạo diễn và nhà sản xuất. Tinh hiếu danh xui người ta kéo họ hàng thân thuộc vào đóng phim, dù người thân không có khả năng hoặc không hợp với vai diễn.

Nhà sản xuất thường vì thương mải chạy theo đuổi quản chúng tưởng rằng phim minh phải có những đạo kép đã nổi danh mới lôi cuốn được khán giả. Nếu khôn khéo hơn, họ tìm chuyên phim cho hợp với lối đóng của đạo kép có tiếng sẵn trong tay họ.

Quan niệm chọn tài tử như thế thật sai lầm. Nếu muốn phim giữ được nội dung dồi dào và chất chẽ, cần theo nguyên tắc này: « Chọn diễn

vien hợp với vai tuồng của cốt truyện. Không nên chọn vai tuồng hợp với diễn viên đã có ». Đó là bí quyết thành công của phim Ý mấy năm gần đây. Trái lại, các nhà sản xuất Mỹ, với phương pháp tung tên tuổi các minh tinh màn bạc để lôi khán giả, đã cho ra toàn loại phim kỹ thuật hào nhoáng, mà nội dung rỗng tuếch, nghệ thuật nồng cạn.

Cuốn phim là kết quả của công tác tập đoàn. Nếu chú trọng đến vai chính mà quên vai phụ là lầm to. Không có vai tuồng nào kèm vai tuồng nào, chỉ có diễn viên kém mà thôi. Kinh nghiệm cho ta thấy rằng nhiều khi vai phụ trong một cuốn phim đóng trội hơn vai chính. Và đạo diễn thường tìm được diễn viên xuất sắc trong hạng đóng vai phụ, hoặc ngay trong những người chưa đóng phim lần nào.

Xử ta chưa có diễn viên màn ảnh, nên việc tìm tài tử rất khó. Dựa vào đạo kép cải lương không phải là một giải pháp khéo. Tuy họ đã quen dạn dĩ, nhưng trước máy ảnh tö mò và ánh đèn chói mắt, họ cũng không khỏi bỡ ngỡ. Hơn nữa, lối đóng cải lương và đóng phim khác nhau xa, tài tử sân khấu khó quên bộ điệu cũ để uốn mình theo cách diễn tự nhiên của màn ảnh. Nói như thế, không phải đạo kép cải lương nào cũng không đóng được phim. Ở Pháp, phần đông các diễn viên màn bạc đều từ kịch trường bước qua, và họ cũng thành công.

Hiện giờ ở xử ta, muốn giải quyết vấn đề diễn viên, ta có thể gắng công tìm tài những người hợp vai tuồng thực tế sống trong khung cảnh xã hội giống như khung cảnh trong phim. Một người thợ thật đóng vai thợ trong phim có thể lột được tinh thần hơn là một anh sinh viên cũng đóng vai ấy.

Trong số người thật đó, còn phải chọn lọc người có khả năng đóng tuồng, ăn ảnh, ăn tiếng nói. Không phải bất cứ người thợ nào cũng đóng được vai thợ trên màn ảnh.

Đây chỉ là một cách giải quyết tạm. Chúng tôi mong rằng gần đây xử ta sẽ có trường đào luyện diễn viên, cho sân khấu cũng như cho màn ảnh.

5.— Chọn chuyên viên

MUỐN thực hiện một cuốn phim, cần có nhiều chuyên viên cộng tác các ngành: văn phòng sản xuất, quản lý, đạo diễn, quay phim, bài trí, hóa trang, rửa phim, ráp phim, chiếu phim. Lần lượt trong các bài

BÀN VỀ

SẢN XUẤT PHIM

của LÊ DÂN

sau, chúng tôi sẽ có dịp nói về vai tuồng của mỗi người.

Muốn cho công việc tiến hành điều hòa, không mất thi giờ, nhà sản xuất cần tuyển chuyên viên ranh nghè, nhiều kinh nghiệm. Câu châm ngôn « thi giờ là tiền bạc » áp dụng vào việc sản xuất phim đúng hơn đâu cả: một phút trôi qua là mỗi phút nuốt hàng vạn bạc. Lỗi lầm của một cá nhân có thể gây ảnh hưởng tai hại cho cả công việc chung. Viên đạo diễn phụ quên nhắc một cảnh phim quay thiếu? Thư ký đạo diễn quên ghi, hoặc ghi sót một chi tiết? Tức là phải dựng lại cảnh bài trí đã phá, quay lại cảnh thiếu sót hoặc đã hư hỏng.

Không khỏi có người bàn khoản: xử ta hiện giờ làm gì có chuyên viên ranh nghè? Nhắc lại quan niệm tổ chức của chúng tôi, trường không phải là thừa :

Trong giai đoạn đầu, ta cần đến chuyên viên ngoại quốc, đã quen với máy móc, giàu kinh nghiệm. Đồng thời, phải nghĩ đến việc đào tạo cán bộ bằng cách cho người mình tập sự ngay trong lúc thực hiện phim.

6.— Chuẩn bị quay phim

N HÀ sản xuất tuyển lựa các nhân viên văn phòng sản xuất, tự ban đầu: giám đốc sản xuất, kế toán thủ quỹ, thư ký sản xuất. Viên giám đốc, đại diện cho nhà sản xuất, điều khiển chung công việc thực hiện phim. (Nhà sản xuất, tuy trường hợp và quan niệm tổ chức, có thể là cá nhân, một công ty, hay là nhà nước).

Mấy tuần trước khi khởi sự quay phim, giám đốc sản xuất cần kết nạp, ngoài người đạo diễn đã kể, một số chuyên viên khác: đạo diễn phụ, quản lý và kiến trúc bài trí. Còn lại bao nhiêu chuyên viên khác sẽ bắt đầu làm việc vài ngày trước hôm

khởi sự quay phim.

Viên đạo diễn phụ xem xét tập phàn cảnh, làm sổ kiểm điểm « bài trí », diễn viên, phụ tùng cần thiết. Dựa theo sổ kiểm điểm ấy, giám đốc cùng đạo diễn lập chương trình làm việc.

Cùng do theo sổ kiểm điểm và chương trình làm việc, giám đốc mời có thể làm tờ khai giá. Trước kia, chỉ tính phỏng số vốn phải xuất ra, dựa theo cốt chuyện, dựa theo số tiền đã xuất, dựa theo kinh nghiệm của riêng mình hay của các nhà sản xuất khác.

Bây giờ, biết được số ngày quay phim, giá bài trí, vốn phí chờ chuyên và nhiều chi tiết khác, nhà sản xuất biết rõ mình sẽ đi đến đâu, về mặt tiền nong.

Viên kiến trúc bài trí cần có mặt sớm để :

a) Bàn với nhà đạo diễn xem những cảnh bài trí trong tập phàn cảnh có thể thực hiện được chàng?

b) Làm ma ket các cảnh bài trí.

c) Tổ chức nơi làm việc ở xưởng phim.

d) Vẽ kiểu và điều khiển việc may quần áo, nếu cần.

Viên quản lý cũng được kết nạp trước để dự phần vào việc kè sô kiểm điểm, và có đủ thời gian chuẩn bị công việc của mình: gom góp phụ tùng cần thiết cho việc quay phim.

Trong thời kỳ chuẩn bị, nhà sản xuất ký giao kèo mướn xưởng quay phim trong thời gian đã định trước trong chương trình làm việc. Bao giờ cũng phải để ngừa vài ngày trống để phòng chuyện bất ngờ có thể xảy ra.

7.— Thực hiện cuốn phim

HƠI kỳ chuẩn bị làm việc công phu bao nhiêu thi công việc thực hiện được dễ dàng bấy nhiêu, vì mọi vấn đề đã đặt và được giải quyết.

Thời gian chuẩn bị thường dài gấp đôi gấp ba thời gian thực hiện, nhưng tối kém chỉ độ một phần mười.

Trong lúc thực hiện, chuyên viên các ngành mỗi ngày theo sát chương trình đã định, để tạo cuốn phim nguyên chưa có hình ảnh thành một cuốn phim sống chiếu cho khán giả xem. Chúng tôi sẽ có dịp trình bày chi tiết việc làm của mỗi ngành.

(xem tiếp trang 27)

KỲ SAU :

Viết chuyện phim

THUA các bạn, cũng như phần đông các bạn có mặt ở đây, tôi thuộc vào thế hệ thanh niên trong một thời đã được diễm phúc Sùng báu cụ Phan Chu

Trinh làm thần tượng chính trị, tôn trọng Văn Đức Vịnh làm thần tượng thể thao, và « chấm » hẽ Tin làm thần tượng tuồng cõi, « chấm » Năm châu làm thần tượng Sân Khấu Cải lương... Đến nay thời đó đã xa rồi, thế sự đã chuyển rời, ban nhiên thần tượng cũ của tôi đã lùi vào quá khứ hoặc bị thần tượng khác họ, khác tên, khác xu hướng thay bực đổi ngòi đi mất cả rồi, thế mà riêng có anh Năm thi vẫn tro tro ra đó.

Thực vậy, các bạn à, « ngôc » của Nguyễn Thành Châu quả là vũng vàng cùng tuế-nghệt với giang-sơn.

Ngay từ năm 1930-32, nhâm buối thịnh thời của mình, anh Năm đã nêu được ra vai trò diễn hình của con người tiêu tư sản, rồi đến năm nay, trước đây vài tháng, nhân bản về tinh chất giải cáp của từng đoàn ca kịch, trong khi thực lèn bình tinh — nghĩa là trong khi sống cuộc đời của con người thường — anh đã thành thực xác định cùng tôi rằng :

— Thị tôi vẫn là con người tiêu tư sản mà...

Đúng thế, năm nay cũng như năm xưa, anh vẫn trung thành với mình: Sám cho trọng vẹn vai trò lịch sử của giải cáp trung lưu thị thành. Cho nên giải cáp trung lưu thị thành — giải cáp của anh — cũng đã không phụ anh: khán giả của đoàn Năm Châu, khoảng 1950 - 53, cũng là hình ảnh không hề phai nhạt của lớp khán giả về khoảng 1930-45. Đó là hang người hơi hơi diêm dúa, hơi hơi cầu kỳ, hơi hơi tinh tế, hơi hơi tinh thời. Họ ưa ôn hòa hơn là quá khích. Chương trình cảnh mạng xã hội và cách mạng đời sống của họ gồm cả vào hai danh từ: Cải lương. Vì họ chán ghét bảo thủ, ngang với chán ghét cách mạng quan niệm sống của họ đã có tinh cách Cải lương thì quan niệm nghệ thuật của họ tất nhiên cũng phải là Cải lương.

Nên họ thích ca hát Cải Lương.

Anh Năm thuộc giải cáp đó, mà lại sống chán thành đời sống tầm tư của giải cáp đó, sống đậm đà hơn ai hết, dày dủ hơn ai hết, nên dĩ nhiên là anh phải hy sinh tất cả, hy sinh đến sự nghiệp văn chương của mình (vì anh là một trong những người có học nhiều



nhất ở trong giới ca kịch) để phó thân cho Nghề ca Cải lương. Nhưng lão thao với Nghề Tô rồi mà anh vẫn chưa trút bỏ được cốt cách tri thức của anh. Chứng cứ: một buổi chiều tiết đông sương năm 1940, tôi có giới thiệu anh với một nhóm học sinh trường trung học L.P. trong khi họ đang tập soạn kịch thi, nhân dịp đó, mới thấy rõ thái độ tri thức của anh : Suốt một

của HÀ VIỆT PHƯƠNG

giờ đồng hồ, bằng những lời lẽ cựeký là chân thành, cựeký là chất phác, anh đã say sưa hướng dẫn họ, khiến cho nhóm đầu xanh đó đã cảm kích mà thủ thỉ cùng tôi :

— Thưa thày, ông Châu phải làm giáo sư mới thật là « người đúng chỗ — the right man in the right place ».

Cho nên cái chất tiêu tư sản — hay là cái « nghiệp » tiêu tư sản cũng thế — và cái duyên tri thức nó đã cứ theo dõi anh hoài. Anh đã có một món phái hàn hỏi, vì suốt một đời anh — đời đó xem ra còn là dài — anh luôn luôn băn khoăn thắc mắc về Nghề, mà trong Nghề tôi anh lo ngại cho cơ cấu của Vở, hơn nữa, hay nói cho rõ hơn nữa là anh lo ngại cho cơ cấu của nền ca cải lương, nghĩa là cho hình thức và nội dung của nền ca kịch cải lương.

Về hình thức thì trước tiên là anh không « chịu » cái diệu hát. Ngay từ hồi 1939, hẽ gấp tôi là anh lắc đầu thở dài; anh thương hại tôi sao lại mè được diệu vọng cõi! Anh bảo :

— Đây này! Đêm nay đi xem *Tu Sinh Tử*, đến lúc tôi hát, hay mỗi khi thấy anh Ba (Ba Vân) cát tiếng tên ca vọng cổ thì anh thử bài tai lại rồi anh xem bộ diệu nó có ăn khớp gì với tinh tết vở kịch lúc đó không... Tuyệt nhiên là không! Lúc chúng tôi ca, là lúc vở kịch chết! Nhất định là không dung được cái thế ca kịch để biểu lộ tâm tư của thế hệ nó nữa.

Phải bỏ ca hát đi thì ngành kịch mới tiến bộ được.

Nghĩa là anh Năm cũng như Tư Choi, và sau hai anh, hiện nay có Sỹ Tiến, đều chủ trương di rời thoại kịch (kịch nói). Nhưng anh có thành

công không? Liệu anh có thể thành công được không?

Ngay từ hồi đó tôi đã tự nhủ tăm là anh không tài nào thành công được. Là mình có thể nói rằng: đạo áy

cũng như bày giờ, khán giả của ca cải lương — trong đó có tôi — chúng tôi đi « xem hát » cơ mà! Khi « xem » đó thì lúc nào mà diễn viên không ca mồi là lúc chúng tôi vận dụng đến lý trí để xét xem « bộ diệu nó có ăn khớp gì với tinh tết vở kịch » không chứ còn hể diễn viên cát tiếng lèn hát là khán giả tôi chỉ còn sống toàn bằng cảm giác thời chúng tôi « há miệng ra để một thùng âm thanh », chúng tôi ít khi quan tâm đến « lời ca » cho nên vọng cổ thường » dày » ra toàn có thứ vần chung, kiểu « Bởi vậy cho nên... » nghĩa là một thứ i a i a tân thời). « Bởi vậy cho nên » lúc vở kịch chết (theo ý anh Năm) thì tích lại là lúc khán giả chúng tôi sống đậm đà, càng thẳng nhất, đích là lúc chúng tôi rung động nhất.

Cho nên chúng tôi vẫn « dung được cái thế ca kịch »! Do đó mà cả anh Năm, anh Tư lân Sỹ Tiến đều phải dung cái thế ca kịch để biểu lộ tâm tư của thế hệ — vì thế hệ mới vẫn đòi hỏi ca cải lương.

Một bằng chứng khá cụ thể đó thiết tưởng cũng đủ cho ta nhận định về tinh chất tri thức của con người tiêu tư sản, là Nguyễn Thành Châu cùng đồng hội. Thế là anh Năm dành miễn cưỡng « dung » hình thức ca kịch vậy. Thật là một màu thuẫn khó giải, nó đã gây ra cả một chia xẻ chưa xót cho hàng người có tinh thần tiền phong, tinh thần đột giao đoạn, tinh thần vượt thời thế.

Thất bại trong công cuộc thay đổi hình thức ca kịch, anh Năm không chịu thua thủ, anh lại nói giọng Pitoéff, nói giọng Jouvet mà « cách mạng » cơ cấu tinh thần, tức là cách mạng phản nội dung của nền ca kịch.

Anh bắt tay vào việc, nhiều khi tin thương độc mã, lâm lúc bị thiền (xem tiếp trang 27)

ĐỜI MỚI số 90

VĂN NGHỆ QUỐC TẾ —

BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG

Tạp văn của LỐ TẤN ★ NGUYỄN KHÁNG dịch

II

Có một lần, E'on trẻ con ở quanh đây nghe tiếng người ta reo cười ầm ỹ, liền đồ xoáy lấy bát đồ, dương mắt xem những cử chỉ lố bịch của bác, bác lấy những bột đậu hủ trong dia mà phân phát cho lũ trẻ, mỗi đứa một bột, lũ trẻ ăn hết rồi mà không chịu đi, cứ vây lấy chung quanh, mắt thì cứ nhìn chăm chắm vào dia đậu của bác đồ. Bác đồ giật mình, giơ bàn tay ra che lấy dia đậu, khóm lưng xuống nói với lũ trẻ :

— Không còn nhiều nữa, mấy em đi đi.

Rồi bác đứng thẳng lên, dương mắt nhìn vào dia đậu, đầu tròn ròn gật gù, ngâm nga :

— Bắt da, bắt da... bắt da dã...

Câu nói và cử chỉ đó làm cho lũ trẻ cười rộ lên vỡ cỗ quẩn.

Bác đồ làng tôi là một con người dễ dãi và vui tính như thế, đèn dầu cũng làm cho người ta vui cười đến đấy.

Nhưng mà không có bác thì người ta cũng thế thôi.

Một hôm, có lẽ là trước ngày Tết Trung thu vài ba bữa, ông chủ đang tản mản tinh sờ, chép tên những người khách hàng thiếu tiền ghi tên trên bảng đèn đã lâu mà không trả vào sổ cái. Bỗng nhiên ông bảo :

— Bác đồ đi đâu mà lâu quá rồi không thấy lại, y còn thiếu mình mười chín đồng tiền đấy.

Nhờ ông chủ nhắc đến tên bác đồ nên tôi mới sực nhớ ra quả nhiên bác đồ đã lâu lắm rồi không tới lo rượu chè nữa.

Một ông khách hàng nói :

— Bác đồ làm sao đi lại được?... Y gãy chân rồi.

Ông chủ ngạc nhiên ?

— Thế à?

— Thị tại y cứ sống mãi về nghề ăn trộm. Gần đây hết chỗ làm ăn, lại nhẹ nhà của Bình cù nhau mà trộm. Thủ hồi đồ đặc của cái nhà đó nuốt trôi không mới được chờ?

— Rồi sao?

— Sao à? người ta bắt được tại trận; rồi người ta đê đầu ra đánh chửi sao! Đánh từ khuya đến gần sáng, đánh cho gãy cẳng mới thôi.

— Rồi sao nữa?

— Nào ai có hiểu, lâu quá mà không thấy y lại thi có lẽ chết hẳn rồi đấy!

Ăn xong cái tết Trung Thu.

Ngọn gió heo may mỗi ngày một lạnh, báo hiệu Thu đã hẫu tan và mùa Đông sắp ngự trị thế gian. Tôi suối ngày ngồi bên lò lửa mà còn phải mặc đến áo bông, áo kép để chống đỡ với rét lạnh cắt da.

Một buổi chiều, trong quán vắng khách tôi đang thu mình bên lò lửa ngủ gá ngũ gác, tĩnh linh nghe có tiếng nho nhỏ, nhưng giọng rất quen thuộc nói bên tai tôi :

— Hân cho một chén rượu.

Tôi bừng mắt ra, nhìn chung quanh chẳng thấy ai cả, nhưng khi tôi nhón góp nhìn ra phía trước thì thấy bác đồ đang ngồi xấp bằng tựa lưng bên cạnh tủ.

Gương mặt của bác bảy giờ đèn và thoa hàn đi, cơ hồ nhìn không ra nữa, trên người thì mặc một cái áo bông dã rách nát, vai đeo một cái bị, giồng hệt cái bị của người ăn mày.

Bác thấy tôi liên lèp lại câu nói kia :

— Hân cho một chén rượu.

Lúc ấy, ông chủ cũng thò đầu ra nói :

— Phải bác đồ đấy không? bác còn thiếu tôi mười chín đồng tiền đấy.

Bác đồ trả lời một cách thiu náo :

— Cái đó... đê lèn sau sẽ trả tất... bảy giờ thì tôi trả tiền mặt... phải đóng rượu tốt...

Cũng như mọi khi bác đồ đến quán, ông chủ vừa cười vừa nói với y :

— Bác đồ lại ăn trộm đồ của người ta nữa à?

Nhưng lần này thì bác không cãi lại, chỉ trả lời một câu cay ngắn :

— Thôi, ông đừng nói chơi mãi thế.

— Nói chơi à? Nếu bác không ăn trộm tại sao lại bị người ta đánh gãy chân?

— Ông chủ ngạc nhiên ?

— Thế à?

— Thị tại y cứ sống mãi về nghề ăn trộm. Gần đây hết chỗ làm ăn, lại nhẹ nhà của Bình cù nhau mà trộm. Thủ hồi đồ đặc của cái nhà đó nuốt trôi không mới được chờ?

— Rồi sao?

— Sao à? người ta bắt được tại trận; rồi người ta đê đầu ra đánh chửi sao! Đánh từ khuya đến gần sáng, đánh cho gãy cẳng mới thôi.

— Rồi sao nữa?

— Nào ai có hiểu, lâu quá mà không thấy y lại thi có lẽ chết hẳn rồi đấy!



Giọng của bác đồ thấp hơn một chút nữa.

— Tè gãy đấy... té gãy...

Đôi mắt của y như cầu khẩn ống chủ trường đứng nhắc đến câu chuyện thương tâm ấy nữa.

Khi ấy, chung quanh tủ rượu đã tề tựu được vài ba người, và ba người ấy đều về hùa với ông chủ quán cười lên ấm ấm.

Tôi bám rượu xong, bưng vòng theo cạnh tủ đưa đèn tận chỗ ngồi của bác đồ. Bác thò tay vào túi móc ra bốn đồng tiền đặt vào tay tôi, tôi thấy bàn tay của y dính đầy bùn, môi sực nghiến là y đã dùng hai bàn tay của y mà « đi » đến đấy.

Một lát sau, khi bác đồ đã uống xong chén rượu, bèn lấy hai tay chống lên mặt đất từ từ mà lết đi, phó mặc cho một lú « án không ngồi rồi » đang châm biếm xì xào trong quán rượu. Hâm Bình giữa một buổi chiều Đông lạnh lẽo...

Từ ấy trở đi, không thấy hình bóng bác đồ lai vãng đến quán rượu Hâm Bình nữa.

Gần đến ngày Tết, ông chủ quán gỡ tấm bảng đèn trên tường xuống bảo :

— Bác đồ còn thiếu mình mười chín đồng tiền đấy.

Ngày Xuân ấm áp qua, lát bặt Tết Đoan Ngọ lại đến, ông chủ quán lại nhìn lên tấm bảng đèn trên tường, mồm lầm bầm :

— Bác đồ còn thiếu mình mười chín đồng tiền đấy.

Rồi thời gian qua, Tết trung thu của năm thứ hai lại đến, nhưng lần này thi ông chủ không buồn nhắc đến tên bác đồ nữa.

Rồi Thu tàn Đông lại sang, mà vẫn không thấy tấm hờ bác đồ đâu cả.

Mãi đến ngày nay, tôi cũng không từng gặp lại bác đồ một lần nào nữa, có lẽ bác đã chết thật rồi.

NGUYỄN KHÁNG dịch





Hồi thứ năm

(Nhà Đạt Thành. Bài trí như hồi thứ ba. Hai tháng sau. Một buổi sáng mùa đông).

LỚP I

Thập, Thừa

THẬP (bước vào trước, đầu bước khăn quanh phía cằm, quay lại nói về phía cửa).— Sao.. không vào à?

THỦA (rụt rè đi vào, tay cầm một gói nhô quần áo. Về mặt tái nhợt, hốc hác, Thừa nhìn Thập ngồi hai tay ôm lấy đầu).— Anh vẫn chưa hết đau ư?

THẬP.— Thật là diễn cũ đầu.. Trông anh cũng sút hẳn đi!

THỦA.— Suốt hai tháng nay tôi cứ bị lên cơn liên tiếp. Ở nhà thương người ta tưởng là tôi không qua khỏi nữa kia. (im lặng nhìn quanh) Có phải ông cụ bị giết ở đây không?

THẬP.— Nằm dài trước bàn thờ phật kia kia.

THỦA.— Chết tại trận?

THẬP.— Ủ. (im lặng) Người ta bảo là từ hôm bị kêu án, cậu Minh đã thay đổi khác nhiều lắm.

THỦA.— Mười lăm năm khổ sai, còn gì nữa!

THẬP.— Khốn khổ! Chính tay tôi đã bồng bối cậu ấy từ hồi còn bé.. thật có ngờ đâu cậu lại thế! Khi thấy cửa sổ này mở toang là tôi đã nghĩ rồi. Giật mình thức dậy lúc nửa đêm, sức nhớ là chưa cái công vường, tôi ra ngoài, thì thấy một cái bóng chạy trước mặt. Tôi với đuổi theo, nhận ngay ra là cậu Minh, vừa lúc cậu trèo qua cửa sổ.. tôi kéo chân cậu ấy lại, la lên.. thì bị một cây vào đầu ngã lăn ra bể! Tình. Mấy tiếng đồng hồ sau người ta bắt cậu Minh ở nhà hát.

THỦA.— Thế ai kêu lên mà biết được?

THẬP.— Vợ tôi. Nó không thấy tôi, ra tìm, bắt gặp tôi nằm dài, liền hô hoán lên, hăng xóm chạy đến.. rồi mới thấy xác ông cụ nằm chết.. Còn anh thì qua dồn hôm sau mới tìm thấy nằm lịm ở trong buồng xếp, sùi bọt mép, sắp lèn kinh...

THỦA.— Ở nhà thương người ta cũng bảo lại cho tôi biết thế. Tôi không còn nhớ gì nữa hết.

THẬP (chắp hai tay lại).— Trời đất! khốn khổ quá!

THỦA.— Còn cậu Văn?

THẬP.— Cậu Văn đến bùa liệm ông cụ mới về. Từ hôm тоa xú thi cậu chẳng hề đi đâu.

THỦA.— Thế cậu ấy.. nói gì?

THẬP.— Nói về gì?

THỦA.— Vâ. an cậu Minh ấy mà.

THẬP.— Không. Cậu Văn cứ im lặng, kin đáo. Cậu không chịu gấp ai cả. Cậu Tâm cũng ít đến đây, luôn luôn theo dõi cậu Minh. Chỉ có cô Loan...

THỦA.— Hai người gấp nhau thường không?

THẬP.— Thường lắm.

THỦA.— Ở tại đây?

VĂN.— Tao có buộc tội mày đâu. Ai lại lỗi thế?

THỦA.— Tôi tin ở cậu lầm... Thời xin phép cậu tôi đi năm.

VĂN.— Ủ.

Thứa đi về phía buồng. Văn nhìn theo, rồi khi quay lại, thấy Kiều Loan ở ngưỡng cửa bên trái. Văn vội bước ra đón, cầm tay.

LỚP III

Văn, Loan

LOAN.— Anh bị sốt hay sao thế... Tay anh nóng lắm.

VĂN.— Ngày nào anh cũng chờ em đến. Em đến, nhưng mà trông em không vui với anh.

LOAN (gục đầu vào vai Văn, khóc).— Anh đừng ngờ lòng em yêu anh.

Cánh cửa bên trái mở — Hồng hiện ra.

LỚP IV

Văn, Loan, Hồng

VĂN (quay lại, giọng gắt gao).— Ai đấy?

HỒNG (tiến một bước).— Tâm có đây không? Tôi tưởng Tâm ở khám ra thì đến đây. Thời, đè tôi ra ngoài đợi vậy. (quay đi).

LOAN (bước tới).— Nay.. có có gặp mặt Minh lần nào ở khám không?

HỒNG.— Gặp! (nở nụ cười).

LOAN.— Anh ấy thế nào?

HỒNG — Văn thế, nhưng nói luôn miệng.

VĂN.— Nói gì?

HỒNG.— Nói nhiều điều tôi không hiểu hết, nhưng cảm động lắm, nghe không cầm được nước mắt.

LOAN.— Minh buồn lắm?

HỒNG.— Không, gần như vẫn nhiên nữa. Chưa đầy hai tháng ở trong tù mà tôi thấy tâm tình Minh đã biến đổi nhiều lắm. (Tâm từ cửa bên trái vào).

LỚP V

Văn, Loan, Hồng, Tâm

TÂM.— Trong một giờ rưỡi nữa, có chuyến xe chở tù xuống Hải Phòng rồi đưa đi đày Côn Đảo. Cố anh Minh trong số đó.

VĂN.— Anh không muốn cho chúng minh vận động à?

TÂM.— Anh bảo: dù có được trả lại tự do mà người ta không tin là anh vô tội; thì anh cũng không muốn. Tôi thấy anh Minh bình tĩnh, vui vẻ.. vì anh không có giết người!

VĂN.— Chủ bảo không phải anh Minh giết?

HỒNG.— Không phải anh Minh!

TÂM.— Anh Minh không giết thầy. Không phải anh Minh đâu, Văn ạ!

VĂN.— Chủ có bằng cớ?

TÂM.— Anh Minh đã nói với tôi. Tôi không thể ngờ vực anh ấy được.

HỒNG.— Anh Minh không thể nói dối một việc như thế được.

VĂN.— Thế có đủ để chống lại án toa bao nhiêu chuyện trước với cậu?

Chứng sốt nhức khớp xương

Các bác sĩ hiện đang trị chứng nhức khớp xương với những loại thuốc trừ sinh (antibiotics) mới, trường thường rằng: « Những chứng bệnh này do loại sinh trùng L » gây nên.

« Sinh trùng L » là một trong loại lầm sưng phổi và màng phổi, và có nhiều đặc tính của cá vi trùng lầm vi tể trùng. Sinh trùng này sinh sôi này nở trong nội thể tế bào. Đến khi số sinh sản đã đông, lúc đó mới chui qua tế bào tràn vào khoảng trong các mô. Các mô trong cơ thể phản ứng lại tiết ra những chất ngoại (anticaps) để chống đỡ. Sự phản ứng đó làm cho bệnh nhân thành sốt.

Các bác sĩ chuyên nghiên cứu cách chữa chứng bệnh này, mới đây, theo lịch trình sản xuất thuốc mì vi, họ dùng Sulfanomides và loại trừ sinh Pénicilline. Họ lấy riêng sinh trùng gây bệnh trong cơ thể người ốm, nuôi trong phòng thí nghiệm, và họ thấy rằng hai thử thuốc trên vô hiệu. Họ dùng Aureomycin và Chloramphenicol, công hiệu một chút ít, đến khi họ dùng Terramycin thì công hiệu hoàn toàn. Nhưng thử tự sinh diệt được sinh trùng trong phòng thí nghiệm liền được dùng để chữa người ốm, nhưng chỉ những liều nhỏ mới hiệu nghiệm. Dùng Terramycin liều tối đa, các bác sĩ có thể diệt hết « sinh trùng L » ngay một lúc, nhưng các các số tết rắng bệnh nhân đau lầm và sốt nhiều. Nên các bác sĩ chỉ dùng từng liều nhỏ, và những liều thuốc này, tính toán cẩn thận, giảm số sinh trùng L trong cơ thể, và khiến cho các bệnh khỏi dần dần và chắc chắn.

Giới y khoa cho rằng như vậy có thể hy vọng phòng ngừa cũng chữa những chứng bệnh rắc rối khớp xương. Chứng sốt nhức khớp xương gây nhiều thiệt hại trong số trẻ nhỏ. Triệu chứng thường thấy là sốt, rồi đau khớp xương. Sau nữa đưa đến đau tim. Một chứng khác là Rheumatoid Arthritis, chứng này đưa đến nhức khớp xương kinh niên.



LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH

Lý thuyết và thực hành

do các nhà chuyên viên điện ảnh ngoại quốc và Việt Nam
phụ trách về đủ các ngành:

- Phụ lực đạo diễn (Assistant metteur en scène.)
- Viết chuyện phim (Scénariste)
- Diễn viên đóng phim (Artiste de cinéma)
- Viết đối thoại (Dialoguiste)
- Viết đối thoại và phân cảnh (Dialoguiste avec découpage)

LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH giúp những bạn xa gần muốn làm việc cho nghệ thuật thứ bảy có thể theo đuổi ý nguyện của mình một cách dễ dàng. Học phí hằng tháng 17,000 đồng. Học viên muốn ghi tên và biết rõ điều kiện nhập học xin viết thư về:

Ô. HOÀNG TRỌNG MIỀN
117, Đại lộ Trần-Hưng-Đạo — Chợ Quán

chuyển giao lại cho

« LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH »

NHƯỜNG bắn khoan :

Theo tôi thi tuy đã tìm ra được đòi phán manh mối, nhưng tôi vẫn còn dè dặt vì hại lè: Cô « O mụ » kia đã trên ba mươi cái xuân, từ hơn mươi năm nay đã bỏ làng đi theo giáo hội. Đó là một người từng học kinh bôn, từng hấp thụ giáo lý, mà vừa mới đây vì phạm lỗi nên phải bỏ dở việc tu hành cũng không có thề vi tinh mà đâm ra mù quáng, quên cả điều lành để xúi dục một người đàn ông giết vợ.

« Còn lý do thứ hai là trái lại. Người đàn ông an phận thủ thường ở nông thôn, sống vui vẻ với gia đình vợ con hơn chục năm nay trong vòng giáo lý, lại có thề vi tinh dục mà giết vợ được ư ? »

Để cho Nhường nói hết lời, Xuân chậm rãi tiếp :

— Thoạt đầu tôi cũng đưa ra những lý do như anh, nhưng lý do ấy không vững lắm vì anh đã quên rằng cắp uyên ương ấy đã từng nặng thề thoát với nhau cách đây hơn 10 năm. Mỗi tình của một thôn nữ nhiều khi cũng keo sơn lâm đấy.

Nhường cười xòa :

— Anh lại vẫn chưa mất rồi. Xuân hóm hỉnh tiếp theo :

Phải, vẫn chưa đổi chút đề tim cái lý thú thực tế của nó. Và đúng về phương diện sinh lý mà xét thi dục tình của một quả phụ còn trẻ và hơn nữa một gái đã « quá thi » thì có thề đặc dẫu người ta đi đến tội lỗi lầm, hơn nữa dĩ dãng của cô ấy này thi theo du luận, cũng không tốt lắm trong thời kỳ còn ở nhà tu.

Còn lý do thứ hai của anh cũng lại không vững nữa, bằng chứng là cái việc anh đàn ông lại có những giòng nước mắt thê thảm hơn một người đàn bà. Theo tôi thi đó là tiếng khóc hối hận một việc đã lỡ làm trong khi mù quáng do dục tình sai khiến.

Nhường nay giờ lắng nghe lập luận của Xuân, và chờ Xuân dứt lời, tiếp theo :

— Giả thuyết của anh cũng có phần rất vững, nhưng dù sao tôi cũng còn phân vân...

Không đề cho Nhường hết lời, Xuân đã vội tiếp :

— Thế là anh vẫn còn nằm trong sự hoang đường trong vụ án. Theo tôi thi sự thật đã có, chúng ta chỉ còn một vài phương pháp nữa là bắt đầu cho việc khám phá ra thủ phạm.

Nhường ngắt lời Xuân :

— Anh định bối tri một việc bắt bờ phải không ? Theo tôi thi chưa nên làm vì điều thứ nhứt việc vội vã đó

TRUYỆN NGẮN TRỊNH THẦM



VỤ ÁN NÙNG CHÂU

có thề làm cho ta hỏng việc, hai là bắt bợ một người mà chưa có bằng cớ xác đáng có thề làm tồn thất tự do cá nhân của họ.

Xuân gõ mạnh tần thuốc xuống bàn, nghiêm nghị :

— Anh thi cái gì cũng có thề, bao nhiêu giả thuyết chúng ta đã đặt ra đều được lòng dân và chỉ còn cái giả thuyết đó là chính đáng nhất. Còn việc anh bảo là chúng ta cần canh nhắc đến việc động chạm tự do cá nhân của con người thi không đúng. Làm nghề điều tra mà do dự nhiều như anh có khi hỏng mất. Hơn nữa, theo tôi thi chúng ta đã nắm chắc phần thắng vào một giả thuyết nhứt định rồi. Còn việc động chạm đến tự do cá nhân con người thi lý thuyết quá. Tôi đồng ý với anh về điểm đó trên nguyên tắc những khi thi hành chúng ta cần phải linh động một chút tùy theo trường hợp. Nếu anh đòi cho việc đến dân đến đuôi đã rồi mới chụp thủ phạm thi có khi nó đã cao bay xa chạy rồi.

Trước lý luận danh thép của Xuân, Nhường hình như thấy có lý, nên gật gù hỏi thêm :

— Vậy anh định như thế nào ?

— Ngày mai, anh và tôi sẽ tiếp tục. Giờ chúng ta hãy uống cà phê cái đã, không có nguội hết.

Bức tâm thư già mạo

BÚC thơ do một phụ nữ thôn Nùng Chau viết ký giống hệt tên Lang (cô « O mụ ») sáng nay đã do một bà già quê kinh Nùng Chau di chọ

tinh ghé ngang chỗ Lê làm cỏ về trao lại. Người lính canh giả tăng lờ nhìn qua chỗ khác đề Lê (chồng người đàn bà đã chết) tự do nhét nó vào túi và xin vào nhà bên cạnh uống nước đề viết vội vài chữ trả lời. Nét mừng hiện ngay trên nét mặt của Lê mà sự theo dõi của một trinh sát viên gần đây không quên đề ý đến.

Tan giờ làm việc, Lê hấp tấp về nhà lao giờ vội ra xem, bức thư chỉ vẫn tắt có mấy hàng :

« Anh Lê của em,

« Anh nên nhớ lời thề của hai ta. Dù có chết anh cũng đừng khai. Anh có chết, em cũng chết theo. Em nhờ anh nhiều lắm ». — LANG ký tên

Việc bố trí đã sẵn từ trước, nên khi tất cả phạm nhân vừa vào phòng, việc lực soái bắt đầu, Lê không đợi đến phiên mình đã nhanh tay rút bức thư bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nuốt. Việc bố trí đánh phái vỡ lòi. Lê chối là tờ giấy đó bỏ quên trong túi áo nhờ nhà chức trách khám bắt nên y nuốt đi.

Xuân mỉm cười nhìn Nhường và nói khẽ :

— Dù sao chúng ta cũng đã tìm được sự thật trong cử chỉ của y khi nhận được thơ, trong bức thư y trả lời cũng như trong việc thứ ba là nuốt thơ. Xuân đem cho Nhường xem bức thư do tay y viết và do sự bố trí của Xuân khi Lê nhận được thơ Lang :

« Em Lang,

« Anh nhận thư em rồi. Em cứ yên lòng « đi. Dù chết anh cũng không khai. Anh « mong cho mau về để gặp em, nhớ em « lắm ». — LÊ

Nhường nói ngay :

— Thế anh còn đợi gì mà không lôi cõi nó ra làm điều tra cho rồi.

Xuân cười xòa nhìn Nhường :

— Chính anh là con người hấp tấp nhất và cũng là con người do dự nhất. Bây giờ chúng ta mới thật là có dịp đi thong thả để tìm hiểu thêm sự thật hầu có tài liệu đầy đủ hơn. Lời nó ra đề điều tra như anh nói thi rất là không nên vội.

« Vì như anh đã thấy là nó vẫn một mực chối dày dặn. Còn hám dọa bằng lời nói hay bằng hành động là một việc cần hết sức tránh vì nó đã không lợi cho tinh thần nghệ nghiệp mà còn tỏ ra là bất lực nữa ».

— Vậy anh định thế nào nữa ?

— Ngày mai, anh và tôi sẽ tiếp tục. Giờ chúng ta hãy uống cà phê cái đã, không có nguội hết.

— Vậy anh định thế nào nữa ?

— Tôi còn muốn cho hai anh chỉ gặp nhau trong nhà giam để biết hết sự thật.

— Sự thật ?

Xuân trả lời Nhường bằng một nụ cười hóm hỉnh.

Đêm ái ân

VÌ nhà giam quá đông nên phạm nhân đàn bà được san bớt qua một ít bên nhà giam đàn ông. Cô Lang cũng được lẵn lòi vào bên này và may mắn cung một phòng với người tình nhân nọ.

Lang cũng ngủ chung một giường với một phạm nhân đàn bà. Cái lạnh của một ngày cuối đông làm cho người ta khó ngủ, nhất là hai con người tội lỗi. Bé, người nữ phạm nhân đội lốt trinh sát không quên giả vờ ngủ để nhìn xem động tĩnh của hai bên,

Tiếng chuông đồng hồ đỗ hai giờ sáng. Tiếng ngủ ngày vang lên trong căn phòng chật hẹp ấy làm cho Lê yên lòng với ý định chất chứa từ đầu hôm. Lê cựa mình, rón rén lại bên cạnh Lang. Bên này Lang cũng vờ ngáy ngủ, gạt nhẹ tay Bé xuống. Hai bóng người thi thảm, thòn thước...

15 phút sau, khi nỗi niềm tam sự đã gần hết và phút im lặng sắp bắt đầu, ánh đèn chiếu xẹt đến làm cho cắp uyên ương giật mình. Không cử động gì hơn. Cả hai đều im lặng nhìn nhau chúc trách... thủ tội.

Nâm lá ngon trong rừng Cẩm Lộ

tòng phạm

CÁCH đây không lâu, chứng một tháng, trước khi xảy ra vụ án mạng này, một cặp uyên ương thường ngày tì tè trò chuyện trong khu rừng Cẩm Nùng Châu.

Lang vì được ở lâu trong nhà tu, khôi phán bùn tay lấm, lại nữa còn là con gái, mặc dầu đã trên ba chục cái xuân chồng lên mái tóc, nên có một nét xinh xinh làm cho Lê ngâ lòng trước sự quyến rũ của tinh dục và cả cuộc hẹn hò cách đây mười mấy năm về trước.

Rồi, một bữa nay, sau khi đã cùng nhau tì tè, tắm sục, thở vắn, than dài vì sự trói buộc của giáo lý không cho phép tự do lấy thêm vợ lẽ, Lang dành chỉ cho Lê thử lá ngon trong khu Rừng Cẩm Lộ trú định việc giết vợ, và cho cuộc yêu đương có thể biến thành sự thật.

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Lê cần thận đề siêu nước lá ngon vào cái ấm chè tươi mà vợ y thường uống sau khi ăn cơm rồi thản nhiên đi chơi nhà hàng xóm và không quên đem siêu lá còn lại vùi xuống ruộng. Dẫn nhà chức trách về đến tận nơi, moi lên siêu lá còn bị đậm xuống ruộng, Lê không quên nhỏ vài giọt nước mắt. Nước mắt của con người sám hối...

HẾT

VIEN LANG

Sài Gòn tài hoa

(tiếp theo trang 22)

Anh Năm đã thành công, mặc dầu vẫn còn lầm kẽ mắc bệnh « ngoan cố » gán cho anh cái « tội gốc » : tiêu tư sản, rồi khen kiêu lèn ám ảnh là « quả mùa » rồi, song nếu phân tách kỹ vai trò lịch sử của giai cấp trung lưu ở nước mình và ở trên thế giới « nòng nghiệp » thì phải công nhận rằng : thành phần tiêu tư sản nào đã giác ngộ về quyền lợi và địa vị giai cấp của mình, ở đây trong lúc này, vẫn còn đủ năng lực lãnh đạo mọi cuộc cải tạo xã hội, trong đó có việc cải tạo sản khấu.

Anh Năm đã thành công vì trong kinh giới cũ và mới, anh là một chiến sĩ trung kiên có đủ khả năng chuyên môn và đủ kiến thức phổ thông để lúc nào cũng đầy được cho nghề thêm tiến phát và dần được bạn đồng thuyền vào con đường săn lợn của Ngày Mai mặc dầu vẫn còn có người quá yêu anh, và quá lo xa, cứ ngợi rằng : tinh thần « cái lương » và đời sống « Cái lương » có thể ngăn cản bước tiến của con người có nền nếp làm việc khoa học, khai biện chứng ấy.

Các bạn ! chúng ta có quyền tin ở anh Nguyễn Thành Châu.

Riêng tôi, hôm vừa rồi được anh cho biết là có lẽ anh sắp tạm nghỉ việc đạo diễn, việc diễn xuất, việc quản trị (đoàn ca kịch tổ chức theo lối dân chủ tập trung để chuyên hẳn vào việc sáng tác vở mới).

H. V. P.

Bàn về sản xuất phim

(tiếp theo trang 21)

Từ lúc quay xong phim, đến lúc chiếu phim lên màn ảnh, còn nhiều việc nhà sản xuất phải trông nom : ráp phim, thâu thanh, in phim, trình ty kiểm duyệt, giao dịch với các nhà phân phát phim và chủ rạp. Cuối cùng là ngày quan trọng : trình bày phim với khán giả. Khán giả trọn quyền khen chê, tha hồ tung lén mấy tưng mây, hoặc dám dưới gót chân, không thèm đến xem.

Bất cứ làm việc chi, ai lại không muốn thành công ? Vậy trong việc sản xuất phim, tiêu chuẩn của thành công là gì ? Như chúng tôi đã nói, nhà sản xuất có ý thức phải :

a) Có lập trường văn nghệ rõ rệt.

b) Có kế hoạch, có tổ chức bắn hỏi. Lúc này không còn là thời kỳ đến rạp chiếu bóng để mua vui, để xem cặp giò kiêu Marlène Dietrich hay bộ ngực kiêu Jane Russell.

Công-chứng Việt-Nam hàng-hai đi xem phim Việt là vì tự-ái dân-tộc. Để biết cuốn phim ấy có đấu-dầu được thời-dai một dân-tộc đang lên chăng ?

Phụ lồng dân-chung, tức là đi đến chỗ chết.

LÊ DÂN



ĐIỆN ẢNH NGA

L.T.S.— Chúng ta đã biết đến nền điện ảnh Pháp, Ý, Mỹ, Anh, Đức, Nhật... qua những phim chiếu ở trong nước. Vừa rồi màn ảnh Saigon lần đầu tiên chiếu một cuốn phim màu của Nga sô. Nhân dịp này, chúng tôi xin cung hiến các bạn mộ điện ảnh một ít tài liệu về lịch trình tiến triển nghệ thuật thứ bảy của Nga.

II

Phim nói

DIỆN ẢNH Nga sô ngập ngừng bao lần trước phim nói. Lúc phim câm di đến thời hưng thịnh chót vót, những người đã cộng tác với phim câm, những ông thầy dựng phim... lại bắt tay vào việc xây dựng phim nói. Năm 1931, Nicolas EKK cho ra phim đầu tiên « Con đường đời ». Năm 1933, phim « Tiếng hát của người anh hùng » với sự cộng tác của một nhóm người trong đó có Boris Barnett, Okraina và một người Hòa Lan Joris Ivens.

Năm 1934, một phim vĩ đại ra đời : « Tchapale » của Vassiliev, kể lại một cách nhiệt thành tiền sử một anh hùng lịch sử, nhà lãnh đạo trong thời kỳ nội chiến. « Thời niên thiếu của Maxime » (1935) của Trauberg và Kozintzev, « Những nông dân » của Ermler (1935) « Cảnh xiếc Alexandrov » (1936) cũng là những phim đặc sắc.

Từ năm 1937 đến năm 1939, điện ảnh Nga đã phát triển mãnh liệt. Phim « Pierre le Grand » của Petrov, chiếu rất thành công ở Paris. Nhân vật Pierre đã lột bảy một cách tự do được cả hai mặt tốt xấu của một ông vua thời chuyên chế. « Xa xa, một cảnh



Nếu các ngài tân thành ý kiến của tôi, thì bản đạo nhạc (prélude) phát biểu diễn như thế này.

28

buồm » của Legotchine, nhân vật là những thiếu niên anh hùng đã làm rạng rỡ cả một trang sử. « Tuổi thơ Gorki » của Donskoi thu được thành công rực rỡ ở ngoại quốc, sau phim đó phải kể thêm phim « Trong lùa kiếm cưa » và « Mấy năm theo Bác học ».

Chiến tranh

CHIẾN TRANH đưa điện ảnh Nga theo chiều hướng mới : ca ngợi chiến công những anh hùng dân tộc. Năm 1942 những phim đầu tiên về chiến tranh : « 24 giờ chiến tranh ở Nga Sô », « Stalingrad chiến đấu », « Bác trộn của quân Đức trước Mạc Tư Khoa »,

Công việc của những nhà quay phim thời sự vô cùng vĩ đại. Họ đã dựng ra nhiều phim thuật lại nhiều trận đánh chính. Chiến tranh đã cho họ vò số đề tài thi những năm hòa bình trở lại cũng đem về cho họ nhiều đề tài phung sự cho nghệ thuật thứ bảy của nước họ.

Kể những phim trội nhất : « Bóng chí » của P. Ermler, « Cầu vồng » của Donskoi, « Zola » của Arnost, « Số hiệu 217 » của Romm. « Nga hoàng thắng ở Bát Lĩnh » của Raismann, « Khúc quanh quyết định » của Ermler, « Lần thứ ba » của Savchenko.

Bốn nhà tên tuổi đó, Poudovkin đặc sắc với cuốn phim lịch sử : « Thủy sư đế đốc Nakhimov », Dovjenko, sản phẩm phim màu, « Mitchourue » và Eisenstein với phim « Ivan, con người ghê gớm ». Eisenstein chết không hoàn thành được đoạn hai của cuốn phim có vẻ huyền bí đối với đại chúng Nga sau này.



kịch Mạc Tư Khoa và hiện nay « Người hiệp sĩ với ngôi sao vàng » vạch đời sống ở các trại nông trường tập thể với lối dàn cảnh đồ sộ của những tay danh tiếng như Raisman, Youdkevitch, Alexandrov và Petrov, những nhà thực hiện khai nhất phim Nga hiện nay.

Có riêng Nga mới rõ hiện tinh điện ảnh nước Nga. Ở Pháp, người ta quên chú ý đến vị trí quan trọng về tài liệu, về khoa học và giáo dục. Tài liệu là rất quan trọng. Một số phim bằng màu, loại phim màu lấy phong cảnh tuyệt đẹp ở các vùng trong nước Nga. Loại hoạt ảnh mà cách pha màu theo phương pháp Sovcolor loại phim nói không cần mang kinh cũng đang được tiếp tục hành trướng và đạt nhiều tiến bộ khả quan.

Người Nga không ngại trở lực và đề tài. Đưa chủ nghĩa hiện thực xã hội vào nghệ thuật thứ bảy không phải là việc dễ. Tưởng tượng thi đẽ (lý), nhưng bắt tay vào việc mới thấy trước mắt trăm ngàn trở lực. Nhà điện ảnh danh tiếng Poudovkin đang thực hiện cuốn phim « Mùa gặt », đó cũng là cuốn phim đầu tiên mở lối cho con đường điện ảnh Nga về sau, pien chủ trọng đến sự tự do biểu diễn tinh cảm. Thành công hay thất bại trong công việc đó còn tùy ở trong lối của một nước Nga sau này.

(Viết theo tạp chí
« Semaine du Monde »)
GIANG TÂN

Cuốn phim nói về Hitler bị cấm

Sau hai lần số kiêm duyệt thay đổi một ít về cuốn phim tài liệu nói về Adolf Hitler, vừa rồi đây bộ nội vụ ở Bonn đã hoàn toàn cấm không cho ra cuốn phim đó nữa. Tuy nhà đạo diễn cuốn phim, Richard von Schenk, cựu trung úy hải quân có tuyên bố rằng tác phẩm của ông không ca tụng gì về nhà lãnh tụ Đức quốc xã nhưng bộ trưởng nội vụ cho là nếu chiếu cuốn phim đó có thể gây niềm lo lắng cho dân Đức và làm cho họ có cảm tưởng : Hitler vẫn còn được dư luận quân chúng đắc ý.

ĐỜI MỚI số 90



CHLOROPHYLLE : thuốc đánh tan mùi hôi thối ở người

cho bé bị bệnh máu loãng người ta còn phỏng đoán có thể dùng chữa bệnh máu loãng cho nhân loại được.

Có thể không nguy hiểm được không ?

Bác sĩ F. Hovvard đã uống thử một liều cũng khá vừa phải, mà không việc gì cả.

Một ngày nay, sau khi uống nhiều lần « Chlorophylle », rồi chiều hôm đó bác sĩ lại ăn măng tây.

Theo lệ thường măng tây có mùi hăng lám cho đến khi đi tiêu cũng vẫn còn hôi, thế mà ngày Bác sĩ Howard lát làm tịt tiêu ra không có mùi hăng nào cả. Bác sĩ đã dùng để thí nghiệm trong các gia đình khác nữa, mà cũng đều được hiệu quả cả.

Bác sĩ chăm chú vào công cuộc thí nghiệm chất « Chlorophylle » để chữa bệnh máu loãng mà suýt quên công việc thí nghiệm dùng vào việc đánh át mùi hôi hám.

Mười hai nữ sinh viên của một Đại Học đường sắt lấy làm xấu hổ vì mùi hôi nách của các cô, mặc dù các cô đã cẩn thận dùng nước hoa mấy cũng vô hiệu.

Các cô tình nguyện mỗi buổi sáng vào Bệnh viện có các bác sĩ thí nghiệm mùi hôi các bác sĩ cho nồng viên thuốc xanh có chất « Chlorophylle » mà các bác sĩ đã báo chế ra.

Các nhà Hóa học chỉ biết chất « Chlorophylle » là một chất khá quan trọng của Tảo vật, có thể rút sicc của mặt trời, đòi được nước dưới đất cho thảo mộc cây cối, và có thể đổi « Carbon dioxide » trong không khí thành ra món ăn cho côn trùng.

Nghiên cứu như vậy cho đến khi nào khoa

học trú danh Đức là ông Richaud Wislak, kiểm thấy chất « Chlorophylle » có tính cách không khác gì « hột máu đỏ » của nhân loại như « Hémoglobine ».

Cùng trong lúc đó Bác sĩ E. Burgi, người Thụy Sĩ tiếp tục việc sicc tầm này và kiểm thấy rằng chất « Chlorophylle » giúp đỡ cho thân thể nhân loại không ít — rồi từ đó đi, việc hy vọng dùng chất « Chlorophylle » để đánh tan « mùi hôi » của người được càng ngày càng rõ rệt lên.

Các nhà khoa học chưa thể sáng tạo ra chất « Chlorophylle » giả hiệu được. Thủ mà trong lúc tiếp tục sicc tầm khảo cứu theo phương pháp của Bác sĩ Burgi, thì các bác sĩ khác đã thí nghiệm trước đây độ 10 năm, lấy chất « Chlorophylle » trong các màu xanh của thảo mộc (phản nhiều lá ở Alfalfa) để chữa mệt nhợt.

« Chlorophylle » có thể chữa được các mệt nhợt do đái tincture bằng « Sulfa », « Penicillin » và thuốc khác rồi; ngoài ra lại còn đánh át mùi hôi của mệt nhợt được nữa.

Để tiếp tục thí nghiệm chất « Chlorophylle » này, và dưới quyền điều khiển của bác sĩ Warner F. Bowers, các bạn đồng nghiệp khác trong đường đường quân sự hồi chiến tranh, đã chữa các thương tích thối tha hôi hám của quân lính với « Pommade à la Chlorophylle ». Vì những thương tích thối tha hôi hám này « nặng » và mùi rất nồng kháp các phòng thăm chí các y sĩ và các cố cứu thương không tài nào ăn uống gì được. Có nhiều bệnh nhân xin chữa bằng thuốc đó cả đẽ cho khỏi thối.

Trước khi các quân y có đủ cơ hội thuyết trình công việc khảo cứu này thì có lẽ khoa học ở New York đã thành công việc thí nghiệm chất « Chlorophylle ».

Hồi năm 1943 Bác sĩ E. Howard Westcott và bác sĩ J.A. Killian đã áp dụng phương pháp lấy nước « cốt » của « Chlorophylle » chữa cho

cả mùi hôi thối khó chịu của ngày xưa cũ.

Bác sĩ Hovvard kết luận : ngoài ra chất « Chlorophylle » thi không có chất gì tốt hơn nữa, có thể đánh át mùi hôi do trong cơ thể phát ra.

Sau các cuộc thí nghiệm của chất « Chlorophylle » được kết quả. Bác sĩ Hovvard Westcott mong rằng loại thuốc này nên sản xuất ra cho nhiều và bán rẻ cho các nhà nghèo cũng có thể dùng được.

Một người bạn kề cho nghe rằng : một chị phụ nữ đi làm ở đâu cũng bị đuổi luân, vì « hôi nách », sau đánh rút lui ở hòn quạnh không dám đi đâu cả, sau nhờ thuốc « Chlorophylle » mà bảy giờ chị ta cho là hạnh phúc, được lui tới, di lại với xã hội và không bị đuổi nữa.

Một chị phụ nữ khác khai với Bác sĩ H. Westcott rằng : em trai của chị ta đau phổi kinh niên thòi Lời nặng nề lắm không dám đi đâu cả, bác sĩ kí uyên dùng thuốc này mà hết.

Lại có một Y sĩ ở Thái Bình dương về bị bệnh « vàng người » mồi hôi sờn ngứa dậy thờ ra cả mùi hôi rất khó chịu, Y sĩ đó chán nản sau nhữ uống 2 viên « Chlorophylle » sau đó 5 phút mùi hôi đã biến mất.

Ngoài người ra, chó cũng được thí nghiệm cách dùng — một con chó già, trước kia si cưng ra bồng bố — già rồi tràn bệnh dồn dập — hôi lầm, vào nhà ai họ cũng đuổi, xem qua ta cũng thấy con chó buông cho số phận nó lầm — dira đến sờ Thú y.

Họ chỉ khuyên cần thận các thứ ăn — và món mèp cho sạch sẽ v.v. — đều vô hiệu quả. Sau dùng viên thuốc xanh này mỗi ngày 2 viên — hết cả hôi.

« Chlorophylle » còn có thể trị được mùi hôi của thuốc lá — rượu — dùng để đánh át các mùi hôi hám trong các rap hat « ciné » và trong nhà ở được sạch sẽ.

Chất « Chlorophylle » đã có bán trên Thị trấn từ Lời tháng Mars 1950 — ai mua cũng được không phải có đơn của thầy thuốc — Ở ngoại quốc có bán dưới danh từ « Durplex » — « Nullo » v.v. bảng viên.



Khai trương

NHÀ THUỐC TÂY « NANCY »

(Trước lây tên VUISÔNG)
8A, dãilộ Trần HưngĐạo — Chợquán
(RẠP VĂNCẨM NGÓ XÉO QUA)

do Bào chésu LƯU HỮU DUNG trông nom

- bán giá phàichäng
- chidân âncàn
- tiépdón vuivé

ĐỜI MỚI số 90

29



XXIV

Sơ lược cốt truyện

Họ gặp nhau sau những ngày biển cõi ở Hanoi. Tình yêu vẫn, Béch làm thơ và Hướng mới trả về, bến thuyền đi tìm một con đường sống. Cả hai người trước đây cùng học trong trường Kỹ thuật.

Gia đình Hướng ở một tỉnh miền bắc, khi anh về, đã khác xưa một cách bất ngờ. Hướng xin được một chân thư ký ở hàng buôn nô Châng bao lâu anh bỏ nghề vì một chuyện xích mích trong buồng giấy. Anh được Béch đưa vào làm trong một xưởng chè xe hơi. Ở đây anh gặp Tạo, một anh thợ còn trẻ, hiếu học và ham hoạt động xã hội. Anh bỏ nhà về ở trong xóm ngoại ô của Tạo. Lá lầu sau, Tạo gặp phải chuyện không may. Chán nản và hờ hững, Hướng bùi vùi Nam.

Đến Saigon, Hướng được Tự, một người bạn thủy thủ, đưa lại trại nhà Duyên, em họ Tự là gái nhảy, đêm đêm Duyên phải đi làm nuôi gia đình có một mẹ già với đứa con trai còn nhỏ. Chỗng Duyên mất tin tức đã lâu. Bởi sống ngắn nắp khác thường của Duyên khiến Hướng ngạc nhiên rồi cảm mến...

ÔNG lão vừa nhai trêu trao, trả lời:

— Da, chúng tôi từ miệt Hà nam. Người đàn bà thật thà dở lời: « Bố cháu chả làm trong Sè goòng ».

Hướng cố kéo dài câu chuyện:

— Ông nhà làm gì trong ấy? — Ấy bố cháu đi cao su có lẽ đến mươi mươi lăm năm nay mãi đến dạo tháng một vừa rồi mới gửi tờ và bảo chúng tôi vào...

Ông lão góp chuyện:

— Đường sá xa xôi vất vả, cũng chẳng muốn đi làm gì. Ngặt một nỗi ở miền chúng tôi... khó làm ăn lắm, ông ạ.

Thằng bé đầu lòng nói với một nét mặt râu rìu, ngơ ngác: « Nhà chúng cháu cháy sạch tron... »

Thằng thứ hai vỗ tay hồn, hỏi: « Sè Goòng có đồng không hả ông? »

Hướng mỉm cười bảo:

— Đồng lâm em ạ! Vui bằng mấy Hà nội ấy em ạ.

— Cháu chưa ra Hà nội bao giờ, nhưng thấy bố cháu biến từ bão Sè-

goòng rộng bát ngát.

— Bố cháu làm ở nhà đồng, ông ạ. Thằng em thử thi bảo thằng anh: — Chắc bây giờ bố khỏi tiền anh nhỉ?

Hướng tẩm tẩm cười vì câu nói ngày thơ của thằng bé. Mẹ nó đưa mắt ngút yêu một cái và ông lão cười rung cả chòm râu bạc.

Cơm xong, Hướng mở về giường. Anh chàng thợ may đòi quá đương nằm nhai bánh mì đểm đi từ sáng với khúc lạp xưởng khô. Vừa đặt mình lên giường Hướng thoáng trông thấy Diễn ở cửa hầm di xuống. Hướng nhởn dậy. Anh bạn đến với một vẻ mặt mừng rỡ: « Thu xếp rồi! ».

Anh thợ may chồm dậy: « Có thể chứ! Bon minh mà lại chịu ăn cơm ta cái kiểu ấy thì... ứa lắm sao? ».

Diễn thong thả bảo:

— Hối lộ trăm bạc rồi. Tui mình cứ việc xách va ly lên. Hạng ba tự nhiên,

— Ngô nhô...

— Ngò cái gì nữa? Đầu móm cho

rồi thi tự khắc phải thu xếp ổn thỏa

Nói rồi Diễn hạ va ly đi trước. Sau hắn, anh thợ may khẽ ném hai cái xách. Hướng đi cuối. Hắn nhìn lại mấy người bạn đồng hành nằm ngổn ngang bên đồng thung mảng, chiếu

chăn. Họ ngủ cũ. Thằng bé ban này đáng chừng đương mơ đến Sè goòng có ông giàu ủ ủ. Bà mẹ nhâm mắt ngủ một giấc đầy lo lắng. Ông lão sù sụ ho trong ánh đèn chập chờng.

Hướng bừng mắt giữa lúc con tàu đương rung chuyển một nhịp êm và đều đặn. Có tiếng người nói ở trên boong: « Ô-cáp dây! » Diễn vùng dậy: Sắp đến Sài-gòn rồi! Hắn đặt tay lên Hướng nói qua cái ngáp dài khoan khoái: « Lên hoong ngâm Vũng Tàu chơi! ».

Hướng hỏi: « Sao lại Vũng Tàu? »

— Người trong này đặt tên cho bờ biển Cap St jacques đó.

Hướng vươn vai. Hắn vừa ngửi thấy cái mùi thoải mái theo gió lùa qua khung cửa chòi. Ánh sáng chập chờn chập vào căn buồng chật chội, chen chúc những chiếc giường sát hai tùng, hòm gỗ lớn, sọt tre, va ly.

Tiếng sóng vỗ vào mạn tàu nhẹ như những tàu chuối xô xát trong gió mùi nước mặn tanh nồng phảng phát từ những vách sắt nhỏ nhôp. Gã Anh bạn thợ may còn ngủ mê mệt. Chiều qua, cao hứng lắm, hắn đã nốc rượu vang thi với Diễn. Hai người thong thả leo lên bong xàn tàu, những ụ sắt, cột giày còn uất hơi sương. Gió biển lồng lộng vò tai mờ tóc rối trên đầu Hướng. Buổi sớm trên đại dương khoé khoán như những gã con trai yêu đời Lòng Hướng phơi phới một nỗi vui mới lạ, đơn sơ. Hắn phanh ngực áo cho gió biển lùa vào, mắt rọi như tám nước suối. Trời cao và xanh ngàn ngặt. Mây trắng từng đợt mỏng nhẹ trôi trên nền ngọc bích. Nắng vàng ửng cả một góc trời xa.

Trời và biển như đúc cùng một khối khiến cho người ta ngờ ngợ không biết rằng mặt trời từ biển lên hay từ chòn mày lại. Nước biển xanh như màu lá cây lảng nước mura. Con tàu lướt trên tấm thảm xanh làm gợn những vệt sóng như những đường thêu bạc kỳ di.

CHEMISE

MAY SẢN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may:

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon
Bảo đảm không rút. Col Indéformable
Có nhiều hàng đẹp, nút Manchette
và Cravate tuyệt



ĐỜI MỚI số 90

Một vài giống cột mộc lèn ở gần xa. Hình như là cửa máy con tàu đậm. Mảng núi xanh gần lại mãi. Từng móm đá lớn nghiêng nghiêng. Cây cối trồi lá xanh ròn. Thấp thoáng đồi ba mái nhà nhỏ ẩn bên sườn núi cheo leo. Hòn non bộ lớn dần đè cái bóng vĩ đại xanh đậm cả một khoảng mặt biển hơi gọn sóng. Hướng vộn vào dây lan can sắt, lặng lẽ ngắm những mái nhà thưa thớt, như những chấm nhỏ chìm dần vào lùm cây xanh lèn. Mùa xanh chàm trùm lèn những bãi hoang một không khí lặng lẽ, hồi hộp.

— Chứng trưa thi tới Sài-gòn.

Diễn quay bảo Hướng.

— Tinh ra mình lèn đèn trên biển hết ba đêm ba ngày rưỡi.

— Saigon lúc này đương nắng dữ.

Hướng hỏi:

— Tôi nghe nói trong này nóng lắm thi phải?

— Ban ngày thôi. Chiều đến thi lại mát. Những xú gần đương xich đạo quanh quần chỉ có hai mùa: Nắng và mưa. Mùa mưa thi mát, nhưng hơi phiền cho những người phải ra đường. Mưa từng trận độ mười lăm phút, nhiều lầm là một giờ đồng hồ...

— Anh vào Saigon được bao lâu rồi?

— Chứng bầy tám năm trở lại đây.

— Hồi đánh nhau anh có phải chạy không?

— Cũng chạy tới Dĩ An chứng mấy tháng. «Ăn mắm ruốc» không nỗi đánh phải lòn vè.

— Theo ý anh thi Sài-gòn với Hà-nội đâu vui hơn?

— Về thẳng cản', người và khí hậu thi thủ đô miền Bắc vẫn ăn đứt mọi nơi. Nhưng Saigon là một thành phố mới, thương mại sầm uất có thê sành với mấy đô thị ngoại quốc được. Ở trong này không những đông, vui sinh hoạt rẻ lại thêm có không khí bình dân, dễ chịu lắm. Ra đường, người ta có thê mặc một cái áo cánh bá-ba. Thầy, thợ ngồi ăn uống chung dung ở tất cả các tiệm ăn, càfè, giải khát. Anh có xe hơi mà tôi đi bộ cũng chẳng ai buồn đề ý...

Gã thợ may lúc đó mồi lò dò lên. Hắn dut cõi lại khi gặp nắng. Mặt trời lên cao càng nóng hơn. Gió biển àm àm. Cầu tàu đã thưa người. Diễn cười hóm hỉnh: « Dã rượu chưa? »

Bạn y túm túm rồi hỏi:

— Bao lâu nữa thi đến Sài-gòn?

— Chứng ba hay bốn giờ nữa.

Gã thợ may có vẻ mừng rỡ: « Thế à, chóng nhỉ? » Y ngưng một giây rồi như chợt nhớ ra điều gì quan trọng:

— Liệu có được ăn bữa trưa nữa không?

Diễn nhìn Hướng. Cả hai phá lèn

cười. Bạn huýt gió khoan khoái.

— Đề chịu quá!

Hắn chưa dứt thi đã có tiếng một người hỏi: « Yêu cầu hành khách xuống ca bin dùm cho... ». Gã thợ may và Hướng vừa ngó ngác thi anh bối trê hòm nào đã leo leo: « Bắt đầu khu vực vịnh đây, các ông xuống đi cho ». Trước khi lùi vào sau vòm cửa tối Hướng còn nhìn với sang bên bờ sông sau sát những lùm cây mọc trên bãi lè. Mùa xanh chàm trùm lèn những bãi hoang một không khí lặng lẽ, hồi hộp.

Bữa ăn xong, hành khách kéo cả lên cầu tàu. Người nő chỉ chỗ người kia. Bến tàu Saigon hiện rõ dần ở một đèo sông xa. Nắng rùng rực như bốc lửa. Một thứ không khí nóng, khô khan trùm lên mọi người. Diễn, Hướng và anh bạn thợ may kéo nhau lại phía lan can trước giây buồng hạng nhất.

— Bến Khánh Hội kia rồi.

Hướng nhìn theo tay chỉ của bạn. Những mái tôn rộng, những thàn tàu đen, trắng, những thuyền nhỏ mui kín không có cột buồm, những cầu nồi ngắt nhiều cái cản trục đồ sộ cắt hình rõ rệt trong ánh nắng rực rỡ. Tàu èm à lướt vào bến. Bọt sóng rào rạt, nước sông đỗ đục dưới ánh nắng lấp lánh màu bạch kim.

Hàng hóa nhẹ và hành lý đã ehen chúc nhau xung quanh đám hành khách xôn xao. Hướng lặng nhìn cái bến tàu ồn ào dưới nắng lửa bàng

dưới ánh mặt trời quá ngọt bốc nóng rực dưới chân Hướng. Hướng thấy mình bé nhỏ, bơ vơ giữa cái mènh mông ồn ào của bến tàu xa la. Saigon dày. Cái tĩnh mà Hướng vẫn hằng mong mỏi được gặp mặt bày giờ hắn đã đặt chân lên rồi. Hướng đứng lao lao một lúc với chiếc va ly nặng chèn một bên vai. Nâng chót lòi. Xung quanh Hướng không khí như đúc bẳng pha lè gọn.

Đoàn xe vận tải kéo « ro mooc » chạy ngoằn ngoéo trên bến như một bầy rắn lòn đương đùa dồn dưới nắng, mấy nhóm người hòn hở đứng đón bà con vừa ở tàu xuống.

Từng toán phu lung tròn đèn bóng những mồ hôi, chạy lảng xăng, mấy chiếc xe nước đã giải khát túi tít người uống. Hướng vừa trông thấy già đình ông lão đi cung hàng từ với hắn gồng gánh, lêch thêch kéo nhau đi trên con đường loáng quàng những người xe cộ. Ông cụ già chùm cả cái khăn đóng lên đầu, chống gậy đi như dò từng bước. Thằng cháu leo děo theo sau.

Hai ông cháu đi như người say rượu. Mấy đứa nữa khăn gói trên vai, dắt dìu nhau bước háp tấp như sợ lạc đường. Mụ dàn bà gánh đồi thúng nặng, dắt thằng bé con bước thất tha thất thểu. Diễn đợi họ đến gần rồi ăn cần hỏi:

— Thằng bé cháu nó đau hả bà?

(còn nữa)

Col Indéformable

TO CODA

272, DƯƠNG THỦY-BÌNH CHỢ-LỚN

31



Tóm tắt phần thứ nhất

Những tấm quảng cáo cho những tuồng chép bóng khiêu dâm, những sách vở của bọn lão văn đã bút ca tụng thú nhục dục... được bày nhau nhau trong một thà-h phô chỉ biết ăn chơi truy lạc đèn lồng cái hại trước nhất cho đám trẻ của một xã hội chưa chịu chú trọng đến việc giáo dục chúng, từ cách giáo dục & gia đình đến lối giáo dục ở nhà trường.

Đông, Đô Ta, Du... bọn thiểu niên ở cái tuổi 12 đến 13 cùng Liên, Mẫu, Tri... bọn thiểu nữu đồng tuổi, bọn chúng đều là nạn nhân của những con đê tinh thần của bọn lão văn đã bút và lối giáo dục thoát hóa mà chúng chịu ảnh hưởng. Bọn chúng đều là những trẻ con cắp sách đến nhà trường.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu là những nhân mã phạm có tư tưởng tiến bộ nhưng lại gặp bà Đốc là người nặng óc thủ cựu đã áp dụng một lối giáo dục lỗi thời, chẳng những không ích gì cho chúng mà còn xô chúng vào con đường hư hỏng, tội lỗi. Con Liên và thằng Đông là nạn nhân chính của cốt truyện. Hai trẻ sớm sa ngã vào đường tình yêu và suýt hủy hoại cả một đời con hứa hẹn nhiều & tương lai.

XXIV

Cô giáo Châu hỏi bà Đốc :

Tôi sẽ dẫn trò ấy về phòng ngủ? Bà Đốc không trả lời cô giáo, gọi Tri lại.

Bà nở nụ cười ranh mảnh:

Lại càng hay.

Bà tặc lưỡi rồi gọi người làm vườn:

Bác Tư!

Người làm vườn tiến tới.

Thưa bà có việc gì à?

Bà Đốc lên giọng :

Bác Tư, bác nghe đây chứ! Hai trẻ mà chúng ta đang lo tìm kiếm

(Xem Bời Mới từ số 62)

om.. Nóng bức quá. Mùi rơm xông lên mũi làm cho Bác càng thêm khó chịu. Nhờ ánh sáng ngọn đèn, bác nhìn thấy cả một sự hết sức hồn đòn trong ngôi nhà thờ : rơm rạ khắp mọi nơi, cào cuoc đặt lung tung...

Nhưng Đông và Liên ở đâu? Bác cầm đèn lên dọi khắp cả gian nhà.

Trên vách bác thấy nhan nhản hình ảnh các vị thiên thần. Cảnh Bác là một bức tượng của Đức Mẹ.

Ánh sáng chập chờn của ngọn đèn làm rung rinh bóng tối cho bác cảm tưởng Đức mẹ đang cử động mặc dầu bức tượng đó bằng đá cẩm thạch.

Bác Tư đứng ngăn người trong mấy giây phút. Có tiếng ngay khò khò. Bác quay lại.

Trên một đồng ra, Đông và Liên, sau khi đã mệt nhoài vì sực nóng bức, vì cử động luôn tay đã nằm dài ngủ thiếp tự lúc nào. Từng giọt mồ hôi đọng lại trên trán hai trẻ. Bác đã lẩn lờn với đời nhiều, bác đã thấy nhiều, nghe nhiều... nhưng hình ảnh hai trẻ còn rất mực ngày thơ ấy làm cho bác chú ý rất nhiều và bác ngân người trong một giây lâu đứng ngắm ngia. Hai trẻ đẹp quá! Nét mặt hai trẻ như đang mỉm cười, ôi cái cười hồn nhiên của tuổi thơ gồm bao ý nghĩa vui sống, tươi đẹp...

Người làm vườn cãi lẽ:

— Thưa bà không nên tin như thế. Cơn giông mới chỉ tạm yên thôi. Cơn giông chính chưa đến. Gió chuyền về phương Tây. Cả đêm nay chưa yên đâu. Tôi đoán chắc như thế.

— Thật thế ư? Ủ! Bác đã từng sống lâu năm ngoài biển trời mà!

Bác Tư cười khi khe và bước ra.

**

LÂU lâu chớp lóe sáng nền trời. Bác Tư trông như to lớn thêm trong chiếc áo mura của bác. Bác ra đi giữa trời mưa gió. Lúc bác đặt chân tới bờ hồ, bác liên tưởng như đang sống vào cái thời xưa xưa và khi nghĩ đến thiếu nữ tràn minh xuân của hồ này, bác cảm thấy rợn tóc gáy.

Bác đến cửa ngôi nhà thờ. Nâng đèn lên, bác nhẹ kéo cái chốt cửa. Nhờ ánh sáng ngọn đèn, bác còn nhận thấy có một hòn đá gài thèm ngoài cánh cửa nữa.

Bác lầm bầm nói mắng kẻ thù phạm là con Tri bằng mấy câu cũng rất độc ác :

— Đòi đĩ! Đòi tình ma quỷ quái!

Bác kéo chốt, tim cách lấy hòn đá ra rồi, bác lấy hết sức lực đầy cánh cửa nặng nề của ngôi nhà thờ. Tôi

Bác Tư cười vì bác nghĩ rằng em bé đã quá e lệ.

— Không ai nhìn em đâu! Nay! Bác quay lưng lại đây. Nhưng bạn ngay quần áo vào nhà!

Bác Tư lại tìm cách dẫn giải:

— Ông trong này nóng bức quá! Nóng quá nên chúng em ăn bận như thế này. Không tài nào bận quần áo được bác à! Sự thật như thế đấy!

Bác Tư vẫn cười:

— Ông! Bác hiểu như vậy rồi! Trong lúc nóng bức như thế, người ta có cảm tưởng như có một vật gì đang đốt cháy da thịt chúng ta nên chúng ta muốn cởi hết quần áo ra cho đỡ bịn rịn. Bác cũng đã từng gặp cảnh ấy và bác chỉ bận vào người một chiếc khổ thôi.

Bác bận quần áo xong lại hỏi:

— Cơn giông đã dứt chưa Bác?

— Chưa dứt hẳn! Còn gió to ở phương Tây. Bây giờ tạm yên nhưng phải sửa soạn gấp gáp, giông còn có thể trở lại nữa. Em Liên sửa soạn xong chưa?

— Xong rồi à!

Bác Tư quay lại, đưa ngọn đèn về phía Liên.

Liên đứng thẳng người, không nhúc nhích, dáng sợ sệt.

Bác Tư hiểu ý, ra lệnh:

— Thôi lên đường nhanh đi các em!

Hai trẻ bước theo. Nhưng đến ngưỡng cửa, bác đưa tay cản hai em lại và nói:

— Có cây dù đây! Hai em nấp dưới dù mà đi cho đỡ mưa. Đông cầm lái dù che cho Liên Đông nhé!

Trời còn mưa rỉ rả. Hai trẻ bước lên trước. Ba bóng đèn lặng lẽ lao mình vào đêm tối dày đặc...

Người làm vườn trả lời rất mực thận trọng :

— Ông! Trời nóng bức quá nên hai em cởi hết cả áo quần. Bà Đốc nhảy chồm lên, rất dỗi ngạc nhiên:

— Bác nói thế nào kia?

Bác Tư ấp úng :

— Trời nóng lắm. Nếu có ở trong ngôi nhà thờ đó mới rõ nóng đến mức nào.

Dáng mệt mỏi, bà Đốc lầm bầm :

— Ông! Như vậy là chúng không bận quần áo gì cả...

Bà Đốc ngược mặt lên trần nhà nguyên rú:

— Một việc do bận quá sức tưởng tượng. Một đứa con trai và một đứa con gái! Một đứa con trai và một đứa con gái! Một đứa con trai và...

Rồi mim mỉm lại, bà lại ra lệnh cho người làm vườn :

— Bác kẽ tiếp đi.

Bác Tư cũng không muốn kéo dài câu chuyện với kết luận :

— Vâng lúi đó, tôi bảo hai em bận chốt cửa, rồi còn phải cạy cả hòn đá gài vào chốt nữa mới đầy được cánh cửa nặng nề đó. Tôi cầm đèn tìm kiếm khắp nơi và sau cùng thấy hai

em nằm trên chiếc giường rơm do hai em tự làm láy.

— Trên một cái giường?

Bà Đốc nhảy chồm lên.

— Ông! Một chiếc giường: ba chiếc ghế dài kết lại, và có rải rơm lên mặt ghế. Hai em có vẻ mệt mỏi lắm và... hai em đang say giấc ngủ.

— Hai em ngủ. Bác có chắc chắn như thế không?

— Hai em nằm gần nhau, xem chúng như chúng sợ hãi lắm.

— Như vậy mà bảo là chúng sợ! Không đúng lắm. Chúng nằm gần nhau như thế nào?

Bác Tư đưa hai cánh tay như đang ôm vào một vật vô hình để trả lời bà Đốc.

Bà Đốc cười chua chát :

— Chặt lâm phải không?

Bà Đốc gật gật đầu:

— Ôm chặt lâm ư?

— Vâng. Thưa bà, má kẽ má à!

— Má kẽ má!

Bà Đốc cố che giấu lòng tức giận.

— Trông cảm động lắm kia!

— Cảm động?

Với giọng nói rất gọn và khô, bà Đốc lại hỏi bác Tư:

— Còn chúng ăn mặc như thế nào?

Bác Tư chưa vội trả lời, bà Đốc đã giục:

— Thế nào? Chúng ăn mặc ra sao? Ông! Bác cũng thông minh để hiểu biết tội vừa nói ra đây chứ?

Người làm vườn trả lời rất mực thận trọng :

— Ông! Trời nóng bức quá nên hai em cởi hết cả áo quần. Bà Đốc nhảy chồm lên, rất dỗi ngạc nhiên:

— Bác nói thế nào kia?

Bác Tư ấp úng :

— Trời nóng lắm. Nếu có ở trong ngôi nhà thờ đó mới rõ nóng đến mức nào.

Dáng mệt mỏi, bà Đốc lầm bầm :

— Ông! Như vậy là chúng không bận quần áo gì cả...

Bà Đốc ngược mặt lên trần nhà nguyên rú:

— Một việc do bận quá sức tưởng tượng. Một đứa con trai và một đứa con gái! Một đứa con trai và một đứa con gái! Một đứa con trai và...

Rồi mim mỉm lại, bà lại ra lệnh cho người làm vườn :

— Bác kẽ tiếp đi.

Bác Tư cũng không muốn kéo dài câu chuyện với kết luận :

— Vâng lúi đó, tôi bảo hai em bận chốt cửa, rồi còn phải cạy cả hòn đá gài vào chốt nữa mới đầy được cánh cửa nặng nề đó. Tôi cầm đèn tìm kiếm khắp nơi và sau cùng thấy hai

Bác Tư bước đi.

Bà Đốc cầm tờ giấy đậm phe phẩy một lúc như đề xưa bớt uất khí xông lên quanh Bà.

Thật ra tuy có trận mưa rào, khí hậu vẫn còn oi bức.

Một lúc sau, trận cuồng phong thật sự mới thời đến. Gió rít từng hồi, tiếng động nghe ai oán như trăm nghìn con vật bị chọc huyết. Ngói trên mái nhà rơi loảng choảng. Sét đánh liên hồi. Mưa rơi xuống lợp đập như có người đánh từng hồi vào chiếc thùng sắt tây.

Bác Tư vẫn còn đứng ngoài cửa rồi bỗng quay vào phòng bà Đốc, giọng oang oang :

— Thưa bà, tôi nói có đúng không? Trận cuồng phong còn kéo dài suốt cả đêm nay nữa kia!

DÔNG vào đầu tiên, bước theo sau là cô giám thị. Bà Đốc ra lệnh :

— Cứ đè mặt tôi. Tôi sẽ xử thẳng bè mặt dày này trong phòng kin.

Cô giám thị lật đật bước ra.

Sau một hồi im lặng, bà đúc bắt đầu vào ngay cuộc tra vấn.

— À! Thế nào?

Lập tức, Đông nói ngay :

— Thưa Bà, chúng em vào cầu xin Đức Mẹ à!

— Im đi!

— Bà hỏi em xin nói à! Liên thấy trước nhất ngôi nhà thờ. Liên rủ vào nhà thờ để cầu Đức Mẹ. Nhưng khi chúng em muốn ra, không thể nào ra được. Cửa đóng kín lại rồi!

Bà Đốc cắt ngang :

— Tôi biết rồi!

— Vâng lúi ấy cùng Liên, em nói :

« Chúng ta không ra được, chúng ta tiếp tục cầu Đức Mẹ ».

Bà Đốc đứng dậy, hai tay tỳ vào bả, ghé sát tận Đông, mặt nghiêm nghị :

— Thằng bé dám dâng! Sao lại dám nói đến chuyện ấy trong lúc thản minh trần trường với một thiếu nữ... Ông! Cái

đứa út ấy mà như thế ư? Không có lời nào xứng đáng để đem ra nói về việc ấy nữa!

— Nhưng thưa bà...

— Nghe và trả lời theo câu tôi hỏi. Đó là một việc rất trầm trọng mà hai trò đã phạm phải.

Tôi bắt buộc phải cho cha mẹ các trò hay việc này kể về sau...

Bà Đốc muốn nói ra một ý nghĩ vừa mới đến trong đầu óc Bà, nhưng Bà lại nín bất,

(Còn nữa)

7 ngày quốc tế

(tiếp theo trang 3)

Từ Bermudes trở về, ngoại trưởng Bidault tuyên bố

Ngoại trưởng Bidault nhắc lại những giai đoạn của cuộc hội đàm: trả lời thông điệp Nga sô vẫn đề Cộng đồng phòng thủ Âu châu, vẫn đề Viễn Đông và hòa bình ở Đông Dương. Riêng về những điểm sau đây, ngoại trưởng Bidault đã nhấn mạnh: « Chúng tôi đã lập lại và xác định những cam kết và lập trường của Pháp ».

Bản văn bức thông điệp của Pháp gửi cho Nga sô

Dưới đây là bản văn bức thông điệp của chính phủ Pháp đã trao cho chính phủ Nga sô ở Moscou hôm thứ ba vừa rồi.

1.— Chính phủ Pháp hoan hỉ nhận thấy rằng chính phủ Nga sô, theo bức thông điệp ngày 28 Novembre, nay đã sẵn sàng tham dự hội nghị các ngoại trưởng Pháp, Anh, Mỹ, và Nga sô. Chính phủ Pháp mong rằng hội nghị này sẽ khẩn thiết nhất được nước Đức trong sự tự do và ký kết được hòa ước với nước.

2.— Chính phủ Pháp tin chắc rằng một tiến bộ thực sự đã tới việc giải quyết những vấn đề đặc biệt khẩn cấp, sẽ giúp giải ván đề an ninh Âu châu.

Về khoản này, chính phủ Pháp quả quyết một lần nữa rằng sự tự ý liên kết giữa những xứ tự do của Liên minh Đại Tây dương và chính sách mà các nước Âu châu theo đuổi để phát triển nền tinh vượng và bảo đảm nền an ninh chung có một tính cách hoàn toàn phòng thủ và là hậu quả của việc chung góp vào sự thiết lập hòa bình.

3.— (Chính phủ Nga-Sô đã tỏ ý muốn thảo luận về khả năng mở một hội nghị ngũ cường. Cuộc hội nghị từ cương sẽ khiến cho mỗi chính phủ tự hội có thể giải bày quan điểm của mình về điểm này.

4.— (Chính phủ Pháp, sau khi tham khảo ý kiến của chính phủ Tây Đức và nhà chức trách ở Berlin, đã nghĩ rằng hội nghị từ trường khai diễn ngày 4 Janvier 1954 tại trụ sở của cục hội đồng kiểm soát ở Berlin).

Một thông điệp tương tự cũng đã được hai chính phủ Anh Mỹ gửi tới Moscow.

DU LUẬN BÁO CHÍ PARIS

Các báo ở Paris đặc biệt quan tâm đến những phản động lực của Nga sô đối với những đề nghị của tổng thống Eisenhower liên can đến việc xâm dụng nguyên tử lực phòng sự hòa bình.

Các báo cũng đều ý rằng báo chí Nga sô đã đặc biệt nhấn mạnh đến kỷ niệm ngày ký hiệp ước Pháp-Nga năm 1944.

Phản động các nhà bình luận đều cho rằng đó là một cuộc vận động của Nga sô nhằm mục đích chia rẽ Pháp với tổ chức Liên minh Đại Tây dương.

Nói về diễn văn của tổng thống Eisenhower các nhà bình luận tỏ vẻ thất vọng về những phản động lực của Nga sô.

Queuille, Yvon Delbos và Laniel ra tranh cử Tổng thống?

Nhiều quan sát viên cho rằng ông Queuille là người có nhiều hy vọng nhất. Ông có một số quyền thân thiện và đáng lẽ ông đã ra ứng cử hồi tháng Mai 1959.

nhưng vì tình hình quốc tế nguy hiểm ông đã nhường cho ông Albert Lebrun, mặc dù mãn khóa song đã được thử tướng hối đó là ông Dallaire yêu cầu ra ứng cử lần nữa để tránh mọi sự phản tranh.

Nhiều quan sát viên khác lại nghĩ rằng ông Yvon Delbos có nhiều hy vọng nhất vì ông này thường đặc thăng trong những trường hợp quốc hội phải bỏ thăm kín và từng giữ những chức vị quan trọng như tổng trưởng ngoại giao hồi năm 1936 và 1937.

Từng có người nghĩ rằng ông Laniel có nhiều hy vọng nhất vì trong hồi tháng Juin đã qua, ông đã được cử làm thủ tướng trong những điều kiện giống như khi bầu tổng thống, nghĩa là với tư cách một người trọng tài hơn là một lãnh tụ một nhóm đa số.

Tóm lại, những người phỏng đoán thấy rằng ba ông Queuille, Delbos và Laniel đều có nhiều hy vọng.

CÔNG BÁO PHÁP ĐĂNG ĐAO LUẬT 8-12

Công báo Pháp đăng một đạo luật ngày 8 Décembre qui định những thề thức bầu cử tổng thống Pháp, và một đạo luật liên can đến việc giữ bí mật về những công tác của các ủy hội điều tra của nghị viện.

Trung Hán bác bỏ đề nghị của đại sứ Dean

Trung cộng và Bắc hán đã từ chối không chấp thuận đề nghị dung hòa của Đại sứ Dean về các cuộc đàm xếp để mở hội nghị Cao ly.

Cộng sản đã lập tức từ chối ngay sau khi Đại sứ Dean đọc xong sơ thảo bản đề nghị của ông. Ông Ki Bok của Bắc hán đã đưa ra lời từ chối. Ông cũng dùng nhiều lời lẽ như Mao Trạch Đông, và ngoại trưởng Trung cộng là Châu Ân Lai đã dùng trong những lời công kích kịch liệt mới rồi đối với Liên hiệp Quốc.

Đáp lời Cộng sản, ông Dean nói: « Nga sô là một nước láng giềng quá mạnh và có quá nhiều nhiệm vụ chưa làm tròn nên không thể coi là một nước trung lập được. »

Hội nghị Hoa Ân sẽ khai diễn tại Bắc kinh

Tại New Delhi, người ta biết rằng đại sứ Ân Độ tại Bắc Kinh là ông Raghavan vừa trở về New Delhi để trao đổi ý kiến với chính phủ về vấn đề hội nghị Hoa Ân, lên đường trở sang Bắc kinh ngày 12 Décembre.

Hội nghị này sẽ khai mạc tại Bắc kinh trong tháng này để giải quyết các vấn đề còn bỏ sót giữa hai xứ và nhất là về vấn đề xú Tây Tạng là nơi Ân Độ có đặt một đại diện thương mại.

Bài Mỹ ở Ba Tư

Người ta thấy những tấm áp-phích bắt Mỹ xuất hiện ở trên các vách tường lúc phô tổng thống Mỹ Nixon đến Téhéran.

Quân chúng đã tổ chức những cuộc biểu tình ở Téhéran. Sở cảnh sát đã bắt giam những người hội họp chung quanh những kẻ hổ háo bài Mỹ.

Tự cường sé nhóm tại Berlin ngày 4 Janvier

Bức thông điệp của các nước Tàu phuong thảo ra tại Bermudes đã trao cho chính phủ Nga.

Theo bức thông điệp này thì các cường quốc miền Tàu chấp nhận đề nghị tự cường hội họp tại Berlin và đề nghị nhóm ngày 4 Janvier,

Thống chế Phibul Songgram tuyên bố:

Trong báo « New-York Herald Tribune » ấn hành bên Âu-Châu, ký giả Joseph Alsop có đăng bài phỏng vấn Thống chế Luang Phibul Songgram, Thủ tướng Thái-Lan. Thống-Che đã tuyên bố :

« Đông-Dương à, ai cũng nói đến Đông-Dương, nhưng Đông-Dương không phải là vấn đề thật sự. Chính Trung-Hoa mới là vấn đề. Nếu lực lượng Trung-Hoa cứ tăng lên mãi trong hai năm nữa, thi trong phần đất Á-Châu này, tất cả đều sẽ mất ».

Ký giả Alsop kể tiếp ý kiến của một giám định viên chính trị ở Vọng Các :

« Phải nói rằng đồng bào của ông ở Mỹ đều đại họ. Các ông sẽ đánh giúp Thái Lan (có thể ví như nước Ba Lan) sau khi đề cho Đông-Dương (có thể ví như nước Tiệp Khắc) đã rơi vào tay Cộng sản chăng ?

« Các ông còn nhớ không : toàn dân Thái đã thấy cần phải ký hiệp ước liên minh với Nhật lúc trước. Mặc dầu họ làm vậy, doi với Cộng sản họ cũng sẽ định làm ý như vậy nếu các nước Tàu phương tú vể yêu ».

Chánh phủ Đông-Đức muốn hợp tác trong công cuộc phụng sự hòa bình

Thủ tướng Đông-Dương Walter Ulbricht tuyên bố trước hội đồng trưởng rằng các cường quốc Tàu phuong đã chấp thuận đề nghị của Nga-Sô mở một hội nghị tại Berlin.



Giá báo Đời Mới

dài hạn ở Nam-Việt
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng..	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên :
ông TRẮC - ANH
96 Colonel Grimaud — Saigon

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 871 đường Arras — Saigon — Điện thoại số 21.133

Lành đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

BASTOS

Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhút
47,rue Canton-Cholon

Bà môn học rất cần thiết cho các bạn thanh niên.

Xã hội học Kinh tế học Chánh trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hàn thụ.

Hồi chương trình điều lệ:
COURS DE SCIENCES SOCIALES
82-84, Bid. de Belleville—Paris



CLICHÉ DAU

Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành diệu lại người không ưa.

NHÀ KHIẾU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

Hàng Thủ
nhà nước
nhà nước

NGƯỜI VÀNG MẶT

Mẫu Độ
mẫu - mao



64.— Nam thiết tha nói tiếp :
— Nhưng bao giờ tôi cũng vẫn nghĩ đến Liên...
dù ở gần hay xa..



65.— Nghẹn ngào, cảm động, Liên chỉ biết im lặng nhìn Nam, rưng rưng nước mắt.



66.— Tầm trống Hùng như một cỗm lười đầy máy
cẩn vú bọc phát tung cơn tức tối bất ngờ. Nhưng
năm bị dày ải, giấm cẩm đã đè lùi nhiều ẩn tượng dữ
đội trong lòng Hùng. Nhát lờ từ ngày trở về, anh im
lìm một chỗ, không hoạt động gì được.



67.— Liên đã phải chịu đựng nhiều lúc cầu kính
tác tối, ngờ vực, ghen ngầm của chồng. Cuộc
sống của đôi lứa có khi nắng nở, khó thở, cho đến
một hôm, sau khi Nam từ bỏ đi, cơn khủng hoảng
bùng nổ.



68.— Quá giới hạn nhẫn nhục, Liên đã nói thẳng
với chồng :
— Em không thể nào chịu như thế này mãi được
nữa



69.— Trong lúc phẫn uất, Liên đau đớn bão
chồng :
— Anh đã khổ chịu vì sự cố mặt của em thì thôi,
đè em đi...