

ĐỜI MỚI

SỐ 89

Từ 10 đến 17-12-53

NAM VIỆT 5500
TRUNG, BẮC, MIỀN, LÀO. 7500

Wasm
AP95
V6 DG4+

TRONG TẬP NÀY :

- SAU KHI CỤ HỒ CHÍ MINH TUYÊN BỐ: THƯƠNG THUYẾT VÀ ĐIỀU ĐÌNH VIỆT PHÁP KHÓ KHĂN THẾ NÀO?
của TRẦN VĂN ÂN
- TRANH ĐẤU VÀ CHÍNH QUYỀN
- ĐẶC ĐIỂM CHIẾN LƯỢC CỦA CHIẾN TRƯỜNG Á CHÂU
- VỐN VẬT CHẤT VÀ VỐN TINH THẦN ĐIỆN ẢNH
- TRƯỚC KHI CHƯA CÓ THIÊN TÀI
- MỘT TRUYỆN TRINH THÁM VIỆT NAM

HÌNH BÀ

HOÀNG HỒN TRÊN BÃI BIỂN
Ảnh của Lê anh Tài

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN
117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
Điện thoại : 793—Chợ Lớn

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN
Đại diện : LÊ VĂN NGỌ
Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG
Quản lý : TRÁC ANH

Điện thoại: 22.401 Saigon — Hộp thư 353 Saigon



BÚC THU CHỦ NHIỆM

CON NGƯỜI BẮT TỬ

Bạn đọc thân mến,

Tôi có nhận được một bức thư từ xa gửi đến. Thư tờ sự vui mừng được tiếp tục đọc bài của tôi, chứng tỏ rằng tôi còn sống.

Tôi còn sống ! Nghĩa là có tin đồn tôi đã dột ngột làm người thiên cổ, vì một lý do nào đó. Bức thư vẫn tắt mà có nhiều ý nghĩa, nhất là đối với tôi, một người luôn luôn mong mỏi được sống hoạt động ích minh lợi chúng.

Tôi cũng như bạn, đều là người ở trong cảnh của gãy càng, tiền thoái đều khó ; chúng ta đều đứng trên đất không chưn, tức là đất nòi. Vẫn phủ mà có thể trầm một cách bình linh ; thấy đó, biết đâu không mất đó !

Thời cuộc đưa đẩy nước ta vào một tình trạng cực kỳ éo le, khiến nên da số người trong xã hội dám ra nghĩ nay mà không lo mai. Trạng thái tinh thần « trối kệ ngày mai » làm cho con người mất cả tinh chất xây dựng, mà chỉ còn khuynh hướng hưọng thụ cho mau kéo hòng.

Biết như thế, chúng ta không lý bỏ tay chịu lôi kéo hay dâm đầu chạy theo luồng gió mạnh. Từ ngày báo Đời Mới ra đời, và có thể nói trước đó, bạn đã nhận ra cái thế tung của chúng tôi — của chúng tôi lúc đầu và của chúng ta lúc sau này, vì tôi tin quyết rằng trong số một vạn người đọc tôi hàng tuần, ít ra cũng có một trăm người cùng tôi nhứt trí. Chúng ta tung và không sợ đất ở dưới chân ta trầm lặc, vì chúng ta tin nơi lề lối sống mới của chúng ta ở trong cảnh phi thường mà nước ta bị hâm vào. Chúng ta đã tìm ra cái lề sống, sống tích cực trên miếng đất tiêu cực, sống có hưng thú trong bầu không khí chứa đầy hơi điện, trong hoàn cảnh tràn ngập gian ác. Điều ấy vốn do lòng tin và trí sáng của ta.

Sống với thế nội công, với tinh thần chịu đựng, sống nhìn về phương trời quang minh, sống ngày nay mà dọn đường ngày mai, là sống đời con người bắt tử.

Thật vậy, những người như chúng ta ai dám bảo là không tồn tại mãi mãi ? Bạn hãy tin với tôi rằng chúng ta là con người bắt tử.

Vì sao ?

Vì chúng ta quá quyết dã dặt ra một đời sống mới, một lối tư tưởng mới, một cách hành động mới, một tác phong mới.

Hiện nay đã có mười ngàn người nghĩ như chúng ta và cùng một tác phong với chúng ta. Mười ngàn bạn Đời Mới đang ảnh hưởng trực tiếp vào gia đình mình và gián tiếp vào xã hội. Thì ai chối cãi được rằng ngày mai kia không được mười lần một vạn, rồi mười vạn không cảm hóa trăm vạn.

Ngày nay đã như thế. Ngày mai còn hơn thế, chúng ta sống với chúng ta, mà còn sống trong những con người mà chúng ta chưa được quen biết,

Những người đã áp dụng, hoặc hữu tri hoặc bất giác lè lối sống của chúng ta, dù là họ không nói tới chúng ta, không nghĩ đến chúng ta, họ vốn là ta.

Ta ở đây, ta ở đó, ta có ngày nay, ta sẽ có ngày mai. Có ngày mai ở trong đám thanh niên đang vươn mình trồi dậy, tiến tới, xây dựng cái mới trên cơ sở ngày nay của chúng ta, xây dựng đúng nhịp tiến hóa với cái thế thức mà chúng ta đang bày bố.

Như vậy, ai dám bảo rằng ngày mai không còn ta ? Bạn hãy tin với tôi rằng ngày mai ta vẫn còn. Cái xác hiện hữu, cái thân hình đang động chỉ là giả đoán : Các giai đoạn có thể nối liền, thì ta vẫn triển miên tiếp tiến.

Tôi tin rằng chúng ta là con người bắt tử.

Thì ai còn lấy đâu mà giết con người bắt tử !

Trân trọng

Đại diện Đời Mới - Tin Mới
tại Paris

Ông Nguyễn Bảo Toản, một nhà viết báo kỳ cựu, cũn Giám đốc tờ *Dân Mới* trước chiến tranh. Địa chỉ: 82-84, Boulevard de Belleville Paris.

Các bạn ở Pháp muốn liên lạc với nhà báo xin do nơi ông Toản và muốn mua báo, cứ đồng thời nơi :

Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie
74, rue Saint Lazare Paris

Tran van An compte № 48.198
Có thẻ mua mandat carte gởi đến.

Giá báo tại Pháp quốc có cả tiền cước phí :

ĐỜI MỚI

3 tháng	2.250 frs (1)
6 tháng	4.450 frs
1 năm	8.800 frs

TIN MỚI trào phúng văn nghệ :

3 tháng	1.200 frs
6 tháng	2.350 frs
1 năm	4.650 frs (2)

(1) Giá phi gởi máy bay mỗi tập Đời Mới 14.100 (14 frs) nếu giá báo tại Pháp trừ nên quá cao.

(2) Giá này sẽ bị thay đổi, nếu đồng bạc bị sụt giá đối với đồng quan.

Sau khi gởi tiền vô banque, hãy biến lai gởi đến quản lý Trác Anh, hộp thư 353-SAIAGON.

Cùng các bạn gởi bài đăng báo.— Tòa soạn tiếc không đủ thi giờ để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà thèm tình cho. Đa Tạ.

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn 447 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán. Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lệ trả lại bản thảo.

— Bài viết về Tòa Soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

Giá báo Đời Mới dài hạn (cả tiền cước phí)

TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng....	28.000
3 tháng....	84.00
6 tháng....	168.00
1 năm....	336.00

Bắt đầu từ Đời Mới số 72.

Bưu phiếu xin đề tên :
ông TRÁC ANH

96 Colonel Grimaud - Saigon

VIỆC
THẾ GIỚI

Lập trường của Pháp là vẫn đề khó khăn nhứt ở Bermudes

TAM cường, Anh, Pháp Mỹ, đã nhóm họp tại đảo Bermudes. Trong lúc viết bài này ký giả chưa có đủ tài liệu để xét đoán. Nhưng căn cứ ở tin tức gần đây và ở cuộc điện thế giới, chúng ta nhận ra ba vấn đề quan trọng : tài vă trang Tây Đức (thuộc ván đề cộng đồng phòng vệ Âu châu) chiến tranh Đông Dương, Trung cộng gia nhập Liên hiệp Quốc.

Hai vấn đề trên khó khăn là do lập trường của Pháp ; vấn đề dưới thì do Anh quốc gây khó khăn.

Các cuộc thảo luận ở Quốc Hội Pháp làm cho người ta thấy rõ sự phản văn của Pháp đối với ván đề cộng đồng phòng vệ Âu châu. Người ta có thể nói rằng Pháp rất dễ đặt và rất không ưng để cho Đức tái vũ trang. Còn về Đông Dương Pháp cũng từng chứng không có biện Pháp nào át chắc để chấm dứt chiến tranh. Đành rằng Pháp đang chịu đựng nặng nề về chiến sự Việt Nam, được Pháp hô hào là giữ gìn bờ cõi thế giới tự do, nhưng người ngoài còn bằng khuất lo lỵ rằng Pháp đối với các nước liên kết chưa có một chính sách hiệp lực chặt chẽ.

Không ưng cho Tây Đức tái vũ trang, mà cũng sợ chiến tranh với Nga sô, Pháp khó xử trí. Lại thêm nội bộ Pháp qua w bị chia rẽ, làm cho đồng minh không còn cách nào đặt vấn đề cho rõ rệt, nhất là không thể dựa vào đâu mà làm chắc.

Pháp vừa ưng thương thuyết với Quốc trưởng Bảo Đại để hoàn thành độc lập, vừa muốn điều đình với Việt Minh để ngừng chiến. Thái độ này làm cho Mỹ thêm khó khăn. Sau bài báo của báo Expressen về những câu trả lời của Cụ Hồ, Mỹ chỉ biết chờ xem.

Chỉ như Anh quốc, nước này có thúc lực Mỹ mở đường bắt tay Trung cộng, để cho T. C. tham gia L. H. Q. với hậu ý (của Anh) làm cho Mao trach Đông trở nên ông Tito thứ nhì. Đối với kế hoạch của Anh, hầu như Mỹ không tin rằng sẽ có hiệu lực.

Gần đây Anh lại chủ trương bắt tay Nhứt bồn bằng những hiệp ước thương mại và tài chính. Thế có nghĩa là Anh dung ý chia sợi ảnh hưởng của Mỹ ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Với những chủ trương đối chí nhau, người ta không tin rằng Hội nghị Bermudas



Dư luận thế giới chung quanh lời tuyên bố của cụ Hồ Chí Minh

tuyên bố của cụ Hồ Chí Minh.

Các chuyên viên nhắc lại việc chính phủ Mỹ đã tuyên bố công khai sẽ hoan nghênh mọi cuộc thương thuyết hòa bình ở Đông Dương như là kết quả của hội nghị chính trị Cao Ly, nếu hội nghị này có một kết quả tích cực và cho thấy là Trung cộng thành thật có một ý muốn hòa bình.

Lời tuyên bố của lãnh tụ Việt Minh chỉ ám chỉ đến những cuộc thương thuyết trực tiếp giữa Pháp và Việt Minh, và nếu cần thì nhờ đến sự trung gian của những nước trung lập như Thụy Sĩ.

ĐẠI BÀ ÂM MOSCOU NÓI VỀ CUỘC PHÒNG VÂN CỤ HỒ CHÍ MINH VÀ CHỦ TRƯỞNG NGUNG CHIẾN Ở ĐÔNG DƯƠNG

Trong một bài bình luận dành riêng cho các thành phố Pháp, dài bá âm Moscou đã đề cập đến cuộc phòng vân cụ Hồ Chí Minh.

Sau khi nhắc lại những lời tuyên bố trong cuộc phòng vân áy, dài bá âm Moscou quả quyết rằng : Tất cả những người yêu chuộng hòa bình đều hân hoan về cuộc đình chiến ở Cao Ly. Sự chậm trễ chiến tranh Đông Dương phải là một bước đi tối thiểu cho tình hình ở Viễn đông và trên thế giới được hòa dịu.

Tất cả các nhà ái quốc Pháp đều tán thành lời tuyên bố của cụ Hồ Chí Minh bởi vì sự chậm trễ cuộc chiến tranh này hoàn toàn phù hợp với quyền lợi của nước Pháp.

Dài bá âm Moscou kết luận rằng nếu chậm trễ chiến tranh thì đoàn binh Viễn chinh có thể trở về xứ.

CÁC ĐẠI DIỆN ANH Ở ĐÔNG NAM Á
XEM XÉT VỀ ĐỀ NGHỊ CỦA CỤ HỒ CHÍ MINH

Các đại diện chính thức của nước Anh ở Đông Nam Á và Viễn đông hội họp tại đây để ráo kết luận về chính sách của Anh ở Á châu và đánh giá vấn đề cho bộ ngoại giao Anh trước khi khởi diễn hội nghị Bermudes.

Các đại diện nước Anh sẽ nhóm dưới quyền chủ tịch của ông Malcolm Mac Donald, Tổng ủy Anh ở Đông Nam Á.

(xem tiếp trang 35)

ANH : Đông Á và sự mâu dịch giữa Đông và Tây Đức.

Lấy đó mà suy xét dù rõ ràng lập trường của 3 cường quốc sai đi rất xa.

Thứ nữa, Quốc vụ khanh Mỹ ông F. Dulles cho rằng kỳ nhóm họp từ cương sẽ tới có vấn đề nên rõ ai là người làm thất bại Hội nghị, nghĩa là trong ý ông Dulles sự thất bại đã rõ rệt trước ngày nhóm. Ông viện lẽ rằng khó mà thỏa hiệp hai chủ trương Nga Mỹ được : Nga quyết định bành trướng thế lực ; Mỹ quyết chí không cho thế lực Nga tăng cường và lan rộng.

Như vậy thỏa hiệp giữa hai khối còn xa xăm lắm. - V. L.

Tuần lễ Trung Quốc

Văn phòng Đức Quốc Trưởng
Bảo Đại đối với bài phỏng vấn
cụ Hồ Chí Minh

Đáp lại các đại diện các thành phố muôn
biết ý kiến của Đức Quốc Trưởng Bảo Đại
về bài phỏng vấn cụ Hồ Chí Minh của báo
Thụy Điển « Expressen », mở ra, văn phòng
Đức Quốc Trưởng sáng 1-12 đã tuyên bố
như sau :

« Đáp lại những câu hỏi về bài phỏng vấn
đáng trong tờ báo Thụy Điển « Expressen »,
văn phòng Đức Quốc Trưởng Bảo Đại xin
nói rõ rằng :

« Văn phỏng chưa có tài liệu gì xác đáng
để hiểu rõ, chọn giá trị của những lời tuyên
bố ấy.

« Nếu không lời tuyên bố ấy quá thật đáng,
hình như nó chỉ đáp lại những mâu quan
tâm mà vì không phải của các nhà hữu trách
Việt Nam, nên ở ngoài quyền phán đoán của
chánh phủ và Quốc trưởng Việt Nam.

« Vì Đức Quốc Trưởng Bảo Đại luôn luôn
to ý nhiệt thành muốn thấy hòa bình phục hồi
ở Việt Nam, nên lúc nào những người sản
sàng hiệp tác trong khuôn khổ một nước Việt
Nam thống nhất và độc lập, cũng được mời
tham gia vào phe quốc gia để góp phần vào
công cuộc kiềm chế quốc ».

**Thủ tướng Nguyễn văn Tâm
tuyên bố với tuần báo Pháp
« L'Express »**

Thủ tướng Nguyễn văn Tâm đã tuyên bố với
tuần báo Pháp « L'Express » như sau :
« Hình như người ta có thể coi những câu
trả lời của ông Hồ Chí Minh như một yếu tố
mới. Những câu trả lời đó có thật vì đã được
đài phát thanh của Việt Minh xác nhận. Cố
nhiên không thể coi những câu đó như một đòn
nghị định chiến chánh thứ hai vì những câu
đó không nói với nước Pháp bằng đường lối
chánh thức ».

« Tuy nhiên, dù là ở dưới hình thức ấy, ta
cũng không nên nồng nỗi làm lơ như không
biết. Lúc này là lúc chúng ta phải chờ đợi, mà
cô khai lại còn gọi ra nữa cho ông Hồ Chí Minh
nhận để nghị ngừng bắn bằng cách đưa ra cho
ông ấy những đề nghị rõ rệt. Nước Pháp có thể
đưa ra những đề nghị ấy sau khi tham khảo ý
kiến với chánh phủ Việt Nam. Những đề nghị
đó tiến tới ngừng bắn đó phải xác định rõ các
diều kiện kiểm soát định chiến. Sự kiểm soát
đó rất cần về phương diện quân sự để tránh
những vụ đâm máu thành lanh xảy ra như hồi
năm 1946. Với một đề nghị như thế, ông Hồ
Chí Minh phải trả lời thật rõ ràng minh bạch.
Chỉ khi nào thỏa hiệp xong về những điều kiện
kiểm soát mới ngừng chiến được ».

Sau đó, về câu hỏi : « Có mấy chánh khách
Việt Nam coi là phải làm như không biết lời
kêu gọi của ông Hồ Chí Minh », Thủ tướng đã
trả lời rằng : « Như thế là một sự lầm lẫn lớn
về chính trị. Dự luận Việt nam và tôi tin chắc
rằng cả dư luận Pháp nữa đều sẽ không hiểu
là tại làm sao người ta lại không làm dù mọi
cách để chấm dứt cuộc chiến tranh đâm máu
này ».

Thủ tướng còn nói tiếp rằng : « Làm lơ như
không biết cái cùi chì của Việt Minh tức là cho
họ một lợi thế rất lớn về chính trị và làm cho
công luận nghĩ ngờ sự thành công của chúng ta.
Chúng mong cầu hòa bình, vậy chúng ta
phải chứng tỏ sự mong cầu ấy ra ».

Về câu hỏi : « Ngài có cho rằng nên mong
cố mọi cuộc hội nghị quốc tế với các cường

Các chánh khách đó là Linh mục Hoàng
Quỳnh, Linh mục Phan kim Xuyên, giáo
sư Nguyễn đăng Thực, bác sĩ Phạm hữu
Chương, bác sĩ Nguyễn tiến Hỷ, bác sĩ Phan
Trám và bác sĩ Đặng văn Sung.

Và cũng theo các giới trên, người ta cho
hay rằng cuộc hành trình của Đức Quốc
trưởng Bảo Đại qua Pháp sẽ được hoàn
lại và hôm (3-12) Đức Quốc trưởng Bảo
Đại trở về Ban mè thuội, để tiếp tục các
cuộc tiếp xúc với các nhân vật chính trị
V.N.

Thủ tướng Nguyễn văn Tâm đã trở về Saigon

Thủ tướng Nguyễn văn Tâm cùng các
vị Tổng trưởng di dự Thượng Hội đồng
Liên hiệp Pháp đã về tối phi trường Tân
Sơn Nhất hồi 10 giờ 05 sáng hôm 6-12-53.

« Sự lo ngại đó không đúng vì chỉ có vài tay
mỹ dân không chịu trách nhiệm gì về chính trị
hết là thừa lục dân chúng cảm xúc đe tuyên
truyền riêng cho họ. Nhưng thật ra, vì có đe
nghị ngưng chiến mà đồng bào của tôi đã phản
nhận sự cần thiết của một cuộc liên minh Pháp
Việt ».

Đài phát thanh Dalat bình luận

Bài phỏng vấn mà Cụ Hồ Chí Minh dành
cho một ký giả Thụy Điển gần đây, đã gây nên
một vòi xác động ở Việt Nam cũng như ở
ngoại quốc. Duyên do vì ở nước nào, lòng
người cũng tha thiết hòa bình và mỗi dân hiếu
chú người ta chát hụ vong rằng : có thể chấm
dứt lò chiến tranh ở Á Đông, thì đều được
mọi người quan tâm đến, và hơn nữa, còn
làm cho nhân tâm xao xuyến.

Nói riêng về các giới trí thức không thân
Cộng của nước nhà, thì các giới này đã tỏ ra
một thái độ đáng kính phục vì ai nấy đều chủ
trong đến cuộc phỏng vấn nói trên, đang về
phương diện quyền lợi chung về trường cứu
cứu của nước Việt Nam để xét đoán cuộc phỏng
vấn ấy, và đồng thời, luôn luôn nhắc nhở lịch
cố nhục, lo toan việc chấm dứt cuộc thử thách
tại hại và đâm máu mà hiện nay dân tộc Việt
Nam đang trải qua.

Một số chánh khách Trung Nam Bắc được Đức Quốc trưởng Bảo Đại mời để hỏi ý kiến

Một số đồng chánh khách Bắc Việt đã
vào Saigon để yết kiến Đức Quốc trưởng
và được tiếp kiến trong hai ngày 30-11
và 1-12.

Yêu cầu bạn Đời Mới nỗ lực gia tăng số độc giả

Từ ngày giá giấy tăng lên trên 70 phần trăm và tiền nhân công cũng lên
theo do sự sụt giá đồng bạc, báo Đời Mới của bạn cũng bị ảnh hưởng rất
nhiều. Mặc dù có bớt ít trang, và số độc giả tăng lên 10%, nhưng Ty quản
ly chưa đương đầu với giá sành hoạt mới. Sự tăng bằng giữa các khoản
chi tiêu và số tiền thuê vô chửa thực hiện được. Bạn nên đe ý rằng cái bia báo
giá tiền bằng hai tờ giấy nhợt báo. Đứng về phương diện giấy mà nói thì tờ
Đời Mới của bạn phải trả tiền giấy bốn tờ nhợt báo, không kẽ tiền xếp cát
đóng, và tiền công bài trí các trang.

Đáng lẽ phải lên giá báo, nhưng chúng tôi muốn báo bán nhiều số hơn là
bán cao giá mà bán ít.

Vậy, để tránh sự bắt buộc lên giá báo, Đời Mới yêu cầu bạn đọc cố gắng
mỗi người giới thiệu thêm một bạn đọc thường trực. Bắt đầu từ số sau chúng tôi
xin ghi công bạn Đời Mới. Xin cảm ơn trước các bạn.— ĐỜI MỚI!



Tiểu diện hồ !



BẠN TÔI, Ngô quân, được tôi gọi
là Bất Đắc tiên sinh. Sanh bình, Ngô
quân không làm được việc, và lúc
nào cũng là nhàn hạ; nhàn từ lời
nói đến cách đi đứng. Nhưng bạn
Bất Đắc có một biệt tài, là hay tìm
ra cái mà không ai nghĩ tới.

Bạn có biết chuyện cợp cười
chẳng, hay có thấy cợp cười lần nào
chưa? Tôi tin là chưa. Thế mà Ngô
quân đã từng thấy cợp cười, và hay
kể chuyện cợp cười. Một hôm, Ngô

tiền sinh các cợp lại dỗ Bá Dương tìm cho ra cợp cười. Lê cő nhiên
là tôi tìm không ra, mặc dầu đã phi nhiều thì giờ nhìn cợp sở thú
coi có lúc nào nó cười chẳng. Tôi phải thú nhận chỗ bắt tài, vô
ngoan, thiếu minh mẫn của mình với Ngô quân.

Tức thì bạn tôi dẫn tôi đi coi cợp cười. Tôi thất kinh người, bạn
tôi cő lôi tôi đi. Mà trước khi thấy cợp cười, bạn tôi ghé lại một
quán cơm Hải-nam ở Chợ Lớn, bảo phải ăn cơm gà... trước. Cơm này
đặc biệt lắm, và chính Tổng Tài-chánh hộ-trưởng Trung-Hoa có lần
đã gửi máy bay về Hải-nam, để mua cơm gà về dài khách.

Quà thật cơm ngon lắm, nhưng lòng tôi lo nghĩ mãi về chuyện sẽ
thấy cợp cười do Ngô quân diễm chi. Tôi không tin Ngô quân mắng,
sợ ông gạt, như Không Minh gạt Tư mã Ý với kế không thành; gạt
một lần rất dễ, vì Ngô quân cũng như Gia Cát vốn không dùa cợt.

Ăn xong, Ngô quân đưa tôi đến một nơi cực kỳ sang trọng, nhà
cửa lộng lẫy; đồ chưng rực rỡ; mỗi mỗi đều quý báu.

— Hầu tiên sinh, tôi xin giới thiệu Dương ký giả của báo Đời
Mới, chuyên viết ngược viết ngạo, Ngô quân trình diện tôi với Hầu
chủ nhân.

— Vâng. Thưa Hầu chủ nhân, đó là vì tôi có khí tinh, khí bất
tinh. Lúc bất tinh mới viết được ngược.

Chuyện trò đó đây, Ngô quân chỉ chỏ, khen đồ tốt, đọc thơ
Đường, ngâm Lý Bạch, Đỗ Phù. Ông chủ nhà cười đặc chí lắm,
thót ròng những lời nghĩa cà, hy sanh, báo quốc.

Ngô quân quèo tôi bảo : nhìn kỹ đi.
Chơi xong, và sau khi uống một thứ trà rất ngon, Ngô quân xin
kiểu từ.

— Tái kiến, tái kiến.

— Mừng lâm, nếu hai quý khách sẵn lòng đến chơi với tôi.
Ra khỏi cửa, tôi chặn đứng Ngô quân lại hỏi :

— Cợp cười ở đâu?

— Thị đó, tôi bảo anh nhìn kỹ, không thấy sao? Ông Hầu tên là
Tiểu, biệt hiệu là Điện Hồ; cái bộ mặt cười của ông đầy vẻ mơn
trớn tức là Tiểu điện Hồ. Học làm chi mà không hiểu vậy!

Nín thính, tôi đi về một nước. Nghĩ ra Ngô quân thảm quá!
Thiên hạ ở đời này biết bao là TIẾU DIỆN HỒ..

DƯƠNG BÁ ĐƯƠNG

Đừng lây-lất nữa ! SỨC KHỎE LÀ HẠNH-PHÚC TRÊN ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN **CỦU LONG**

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và thích làm việc hơn trước

CỬU - LONG - HOAN

CỦA NHÀ THUỐC
VÕ ĐÌNH DÂN (Chợ Lớn)



đủ hạng : NHÌ - NHẤT - NGANG

214 DIXMUDE — SAIGON

VIỆT-NŨ. Nữ-Công Học-Đường

108-110 Frère-Louis — SAIGON

Bồn trường bắt đầu thu nhận học sinh khóa thứ ba.

Trường rộng rãi, hợp vệ sinh. Phụ huynh học sinh muốn gửi con em đến học xin viết thư gấp về trường, vì số thu vào có hạn.

Trường có nhiều nữ giáo viên, và giáo sư chuyên nghiệp chăm nom chỉ bảo cho các em — có lành làm bánh mứt, lành thêu tay và thêu máy.

ĐỜI MỚI số 89



VITAMINÉ

Vừa trị ban, vừa bồi bổ, ngọt và thơm, dễ uống. Tòng phát hành
Nhà thuốc tây NGUYỄN THẾ
95 Đường Galliéni — SAIGON



VIỆT-NŨ. Nữ-Công Học-Đường

108-110 Frère-Louis — SAIGON

Bồn trường bắt đầu thu nhận học sinh khóa thứ ba.

Trường rộng rãi, hợp vệ sinh. Phụ huynh học sinh muốn gửi con em đến học xin viết thư gấp về trường, vì số thu vào có hạn.

Trường có nhiều nữ giáo viên, và giáo sư chuyên nghiệp chăm nom chỉ bảo cho các em — có lành làm bánh mứt, lành thêu tay và thêu máy.



MỸ TIẾT KIỆM 10.000 ĐÔ LA LAI MẤT
5 TRIỆU NGƯỜI BẢN NHẬT BẢN

Tạp chí « U. S. News and World Report » vừa làm một bài tinh ngòi ngô : Mỹ tiết kiệm được 10.000 mỹ kim lại mất 5 triệu người bản Nhật Bản và có thể hơn thế nữa. Kho bạc Mỹ tiết kiệm được một số tiền 10.000 đô la lôi kéo việc đóng cửa một số thư viện Mỹ ở Nhật. Hàng triện bạn đọc Nhật Bản thiếu sách, và tiền để mua thường thức vẫn chênh lệch một tiếng coi, cấp nhân tình đó có thể bị họ làm phiền đây ?

Dầu rằng lối đổi xứ đó hình như nghiêm khắc, nhưng ta thấy rằng cũng có phần

Sở tuyên truyền Mạc từ Khoa và Bắc kinh đã cho xuất bản một số sách và rất nhiều và giả bản lại rất rõ. Tí nhau tác phẩm của Stalin dày 803 trang, in đẹp, đóng kỹ càng chỉ bán có 80 quan tiền Pháp. Chỉ nói ở Tokyo thời đã có 30 tiệm sách bán tạp chí Nga và Trung cộng, dịch ra tiếng Anh mà giá bán chỉ có 20 quan tiền Pháp thôi.

Dân Nhật thừa dịp đó đề học hỏi thêm về tiếng Anh và thường thức văn hóa ngoại quốc.

Ở Hakodate, 40.000 người đã自发地 xin dài

sứ Mỹ đứng đóng cửa các thư viện, n

và các diệu thiê

« Mỹ bỏ ra 2.000 triệu vào công việc tái

trang nhưng họ đóng cửa các thư viện để tiết

kiệm một số tiền 10.000 mỹ kim, một thư văn

mình quái gở »

(U. S. News and World Report)

U. S. News and

THỜI TIẾN



HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi,
gián hỏa, trừ đàm và trị các
chứng ho bất luận mới phát
hay ho lâu

Nồi tiếng thật nhiều
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc
Thái-Bình-Dương

25, Rue des Artisans
CHOLON



Một người bạn luôn luôn trung thành

Đại tiệc lẩu SOAI KINH LAM

446, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléph. n° 169

PHÒNG RỘNG RẢI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIẾU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lèn bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :
Grand Restaurant SOAI KINH LAM

446 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

Lời tuyên bố của cụ Hồ chí Minh đã gây ảnh hưởng sôi nổi cả dư luận quốc tế và Việt Nam. Người ta cho rằng đây là việc quan hệ vào bậc nhất trong hiện tình thế giới.

Pháp bấy lâu đang muốn thương thuyết, sau khi được tin qua mặt báo Thụy Điển Expressen, thì từ chánh giới đến các đảng phái đều rộn rạo.

Vấn đề mở cuộc điều đình đã được đặt lên hàng đầu trên bàn cờ chánh trị của Pháp.

CHẮNG riêng Pháp, mà những nước đồng minh của Pháp, Mỹ và Anh cũng đặc biệt chú trọng đến. Dư luận của cả nước khác lo nghĩ đến hòa bình đều theo dõi sự phản ứng của khối Pháp-Mỹ-Anh về việc chấm dứt cuộc chiến tranh độc nhất còn sót lại trên thế giới.

Song ngưng chiến để di tản hòa bình trên căn bản nào? Pháp không thể một mình quyết định được, vì bên cạnh còn có Mỹ, nên đã tỏ ý là không thương thuyết đơn độc với Việt Minh. Các chánh giới ở Hoa thịnh đồn biếu lộ rõ ý định chống lại một cuộc thương thuyết Pháp-Việt Minh.

Có dư luận đem Việt Nam ví với Triều Tiên, nhưng trên thực tế thì vẫn dễ Việt Nam phức tạp hơn nhiều, và chiến trường không có phân chia mức hạn như ở T.T. Hơn nữa, vị trí của Việt Nam lại có thể quyết định cả sự cai trị Đông Nam Á, mà nguồn lợi, thị trường của khối Tây phương ở đây rất quan trọng.

Phải chờ hội nghị Mỹ-Anh Pháp ở Bermudes xong rồi đến cuộc gặp gỡ từ cưỡng ở Berlin tháng giêng 1954, thì mới mong vấn đề hòa bình V.N. ngã ngũ ra sao.

Có dư luận cho rằng trong cuộc hội nghị Mỹ-Anh Pháp và Nga sẽ đấu năm tới đây sẽ khởi mào cho cuộc hội nghị ngang cường, mà Pháp sẽ nhận sự gia nhập của Trung Cộng với điều kiện là Mao trạch Đông sẽ tìm cách cho Pháp thương thuyết được có kết quả. Vô hình như Mỹ cũng không tỏ ra chống lại việc này.

Về cuộc hội nghị chánh trị để thực hiện hòa bình ở Triều Tiên, Trung Hán đưa ra đề nghị nhóm họp tại New Delhi (Ấn Độ) hôm 28-12-53 với sự có mặt của Trung Cộng, Bắc Hán và 17 nước đã tham chiến cho Liên Hiệp Quốc, Nga sô, Miến Điện, Ấn Độ, Hồi Quốc và Nam Dương tham dự với tư cách quan sát viên.

Anh đã tỏ ý hài lòng về đề nghị này.

TRONG suốt tuần lễ vừa qua, Quốc-trưởng Bảo-Bại đã tiếp nhiều nhân vật chánh trị các giài quốc gia. Các cuộc hội đàm liên tiếp này, theo dư luận báo chí bên Pháp, là phản ứng sau lời tuyên bố của cụ Hồ chí Minh, và có mục đích cải tổ hoặc thay đổi nội các để ứng phó với tình thế mới.

QUỐC VŨƠNG Shianouk đã đặt ngột rời thủ đô Nam Vang đi Siem Réap, sau khi tỏ ý muốn từ bỏ ngai vàng, nếu các đảng phái chánh trị không đoàn kết với nhau để cùng cố tranh thủ độc lập cho xứ sở.

THÈN chiến trường miền Bắc Đông-Dương, mặt trận phía thương Lào đã bắt đầu chuyển động. Biên-biên-phủ và Lai-châu ở Việt-Bắc cũng đang chờ đợi các cuộc tấn công của Việt-Minh. Ở Trung-châu, theo tin các giài quân sự Pháp thì Việt-Minh tập trung tối sâu mươi ngàn người và đã bắt đầu rục rịch. Tại Hà Nội, đêm đêm nghe những tiếng đại bác chống lại V.M.

Cuộc tấn công thu-đông của V.M. đã mở màn.

LẤY MẮT NGƯỜI VIỆT XÉT VIỆC THIỀN HẠ

Động thái sanh lý của phụ-nữ theo sách Kinsey

(tiếp theo)

Havemann tóm tắt sách Kinsey trong một bài phát ngôn gồm có 3 điểm chính:

1.— Từ xưa tới nay sự giao thiệp giữa nam nữ chưa được một thành công phi thường, mặc dù không khinh tinh cảm và quá ư tình dục của thời đại này có chứng rằng có.

2— Không dễ gì có một sự thành công vì lẽ có nhiều sai lầm sanh lý và tâm lý giữa hai phái nam nữ.

3— Chỉ có sự thông đạt và sự hiểu biết có tánh cách nhân loại giữa song phương mới có thể cho ta có hi vọng cải thiện một cách đáng kể.

Báo cáo Kinsey viết: «Sự hòa hiệp vật chất giữa chồng vợ có thể là sự thực nếu người đàn ông hiểu rằng phản động lực của đàn bà đều do tính cách Phụ nữ (nói chung) mà ra và nếu người đàn bà hiểu rằng khuynh hướng đa tình của chồng vốn do thiên tính Đàn ông mà có.»

Havemann kết luận: Nếu nói người giấu chúng ta đều hiểu rằng tất cả chúng ta vẫn đồng hội đồng thuyền (tức đàn bà có thiên tính Đàn bà, đàn ông có thiên tính Đàn ông), thì rất có thể đánh tan đám mây cay nghiệt và hận cừu bao phủ vân đê sanh lý ngày nay.

A. Deatsch: Sách Kinsey có ba điểm chính:

1.— Trong người đàn bà có vô số phản động khác nhau về động thái nhục dục; trong người đàn ông lại bất thường hơn nữa.

2— Mỗi người đàn bà đều không giống nhau; không thể qui định hạng thứ.

3— Bảo rằng đàn bà phát động tình dục sớm hơn đàn ông là sai.

Kinsey xét ra thì trong nhiều vụ gia đình xung đột, sự chia rẽ vợ chồng là do điều này: trong lúc xuân xanh đàn ông cần nhục dục hơn; trai lại, đàn bà càng trọng tuồi càng giác ngộ tình dục, trong lúc đàn ông xuống chiếu. Trong số 3 cặp vợ chồng có hai cặp không hòa hiệp về tình dục, không trong lúc này cũng trong lúc khác. Trong một số gia đình sự bất hòa lại trường kỳ. Ở Mỹ phần nhiều cuộc ly dị đều do sự bất hòa hiệp về tình dục.

Deutsch kết luận: Sách Kinsey có nhiều lỗi lầm, nhiều mâu thuẫn.. Nhưng họ độc giả tiến bộ có thể tìm trong báo cáo Kinsey nhiều điều dạy bảo có ích, như là về những phương diện giáo dục trẻ con, sự giao thiệp giữa phụ mẫu từ, sự điều hòa hiệp hảo giữa vợ chồng, và về phương diện hiểu biết tình dục.

Trọng Yêm kết luận

Trước đây, ở xã hội ta, nếu bảo rằng phải tìm trong vân đê tình dục sự chia rẽ vợ chồng thì không ai tin. Và trước kia, khi xã hội Âu Mỹ chưa có sự đảm bảo đời sống vật chất, nếu bảo như trên người ta cũng không tin. Số dĩ ở nhiều xã hội tiến bộ người ta đâm ra nghĩ tình dục nhiều hơn trước là vì người ta sống yên, an nhàn (tương đối), khởi phát vất vả vì cơm áo. Khi chúng ta biết rằng ở Mỹ quốc vân đê sanh lý trở nên sôi nổi là ta cũng có thể tin phân

TRỌNG YÊM VIẾT

nào rằng dân chúng yên thốn. Vân đê sanh lý đặc biệt quan triết giai cấp hữu sản, ít quan hệ cho giai cấp lam lụ.

Ở nước ta, hay ở Á Đông, ông bà ta sống với tập quán, với triết lý nhiều hơn là sống với thực tế. Thương nhau cũng là thương theo tập quán, theo luân lý hay triết lý Khổng Mạnh. Cuối nhau không vì yêu mà chính vì lý lẽ của cha mẹ. Cưới vợ mà lấy thiếp. Lấy thiếp để thỏa thích tình dục. Tình dục lại phải âm thầm kín đáo, mà vẫn không quên tình dục.

Có lẽ ông bà ta không bao giờ nghĩ tới vân đê sanh lý.

Nhưng phương tiện sản xuất đổi, đời sống vật chất đổi, do đó đời sống tinh thần cũng dần dần đổi theo. Một ngày gần đây vân đê sanh lý cũng sẽ phát sanh ở xứ ta. Mặc dù ta chỉ sắp dứt bỏ phong kiến, nhưng xã hội ta sẽ tiến hóa mau lẹ, nó sẽ không đọng lại giai đoạn tư bản chủ nghĩa, nó có thể tiến tới đến giai đoạn xã hội có tổ chức, có đảm bảo đời sống.

Hoặc giả ngày nay đã có lâm người nghĩ nhiều về vân đê sanh lý rồi. Chỉ khác hơn Âu Mỹ là có mà chưa thành một rắc rối xã hội đáng kể.

Ta có thể nào tránh được những rắc rối gia đình và xã hội do vân đê sanh lý tạo ra chăng? Tôi tin rất có thể, nếu ta biết lo xây dựng đời sống mới theo chiều tiến hóa của xã hội, nếu đời sống mới của ta có một tác phong thích ứng thời đại, mà không lấy gốc ở những cái tệ lâu ngày nay.

Khó thì ván khó, nhưng khó chưa phải là không làm được. Nên giáo dục trẻ con và người lớn phải được nghiên cứu chu đáo, và nhằm vào sự xây dựng một xã hội điều hòa. Giáo dục về tâm lý và sant lý rất không được bỏ qua. Từ bấy lâu, cả hai nam lẫn nữ chỉ biết nhận định chủ quan, nhút là người đàn bà. Hầu hết đàn bà, bắt luận Âu Mỹ, hay Á Đông, đều xem mình là trung tâm vũ trụ. Giải phóng phụ nữ là việc đã dành, mà cần nhút là giải phóng con người bắt luận nam hay nữ. Có biết bao người tự cho tiến bộ mà chính mình còn nô lệ biết bao thành kiến, biết bao nhận xét sai lầm.

Gia đình cũng phải định nghĩa lại, định nghĩa trong hai phạm vi dân tộc và nhân loại. Có nên bỏ gia tộc chàng? Đây là một vấn đề khẩn cấp. Ta có thể bỏ gia tộc mà không bỏ gia đình. Ta có thể giữ gia đình mà không cho gia đình tồn thương xã hội. Ta có thể mượn gia đình mà sang ngay dân tộc, và mượn dân tộc mà sang qua nhân loại.

Nói về vợ chồng, nếu thiếu tình thân dung thứ để mà dung hợp thì ở nhau còn lý thú gì!

SỨC MẠNH BÊN TRONG CỦA CON NGƯỜI

Có lâm người không thể nào có bạn. Hạng người ấy là ai? Chính là hạng không bạn với ai cả. Không vì lẽ họ thiếu thông minh, hòa nhã, hay duyên dáng, hoặc thiếu tánh tôi nào khác. Trái lại, có khi họ hấp dẫn người ta lắm. Nhưng họ chỉ có một tật xấu phá hư tất cả tánh tốt của họ. Ấy là tánh không bao giờ quan thiết tới bạn ra sao, và hầu như còn khinh miệt người khác, nghĩ đến họ như thể nào. Gặp bạn, họ không hiểu lợ rui, và bạn ra sẽ có cảm tưởng rằng họ không cần đến ai cả. Không phải vì lanh lạm, chính vì họ chỉ biết có họ, nghĩ họ, và bạn bè thân thích chỉ là món đồ mà trí óc của họ xú dụng thôi.

W. HAZLITT

Y VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

TỬ THÍCH MẶC VÁY...

NHÚT báo Pháp J. E. O. mở cuộc điều tra về quan áo phụ nữ Việt Nam, kết luận rằng có nhiều chị em bán xú đã tuyên bố với đồng nghiệp rằng họ ra mặc váy hơn, vì áo dài xưa lám và bắt tiện lâm.

Kè ra mặc váy thì đâu có phải là chuyện mới lạ gì với phụ nữ Việt Nam. Không tin thì mời đồng nghiệp REO ra miền Bắc, và nông thôn mà xem.

Có lẽ chị em đồng quê đang có phong trào bỏ mặc váy nên chị em tinh thành muốn đi ngực lại chung? Nhưng may có đã tuyên bố thích mặc váy của báo REO đây là hàng người nào, hay chỉ là các chị em "me-xir bù" cu tốt, do-né lac-san me-xir?



ĐẾN GHÉT TIẾNG MẸ

CẢI ông Đức Lang năm ngoái đã ra công kêu gào phù nhận tiếng mẹ để trên báo REO, rồi sau lại xuất bản cả một cuốn sách để rêu rao khong nên cho học sinh nói Việt học nhiều tiếng Việt. Vì một lý do gian ái, theo ông D. L., là học Việt ngữ thì rõ khó di kiểm sở lâm. Vì dù như lâm bài chung hạn, cái quan niệm của ông Đức Lang, theo chủ quan của ông, thì là hưu lý lâm vậy!

Và rồi nhận thấy các báo hô hào cho tiếng Việt, D. L. cũng ngårn ngày, lại dờ cái mõm cũ ra: là người Việt Nam cần phải học tiếng nước khác horizon là tiếng Việt. Và lẽ tất nhiên là ông khuyên người Việt không nên học tiếng mẹ đẻ.

Có người bảo rằng ông Đức Lang với giáo sư Nguyễn Văn Hành, tuy hai mà một. Nếu quả như vậy thì thật là, than ôi! cho tác giả phê bình "Hồ Xuân Hương".



TRỊ VỢ

MỘT bà vợ Anh vừa được kiện ly dị ông chồng đã tummings bà kéo lê qua nhà bếp. Trước tòa, viên chánh án tuyên bố gắt gao với người chồng bị vợ ly dị: "Không có một phụ nữ tàn tiễn nào lại chịu cái lối cư xử của chồng như thế. Quan niệm của ông

thiết hết sức lỗi thời". Rồi quay lại nói với các viên dự thẩm: Ông Hanson (người chồng) thường có quyền hành phạt vợ mỗi lần không bằng lòng bà ấy. Quan niệm này hiện đang còn hành trưởng ở vùng ông ấy ở. Tôi tưởng chúng ta phải chống lại tập quán ấy. Nhưng tôi thử thắc rằng đem áp dụng các tập quán của ông Hanson thì eae cuộc hôn nhân được hạnh phúc hơn.

Xin miễn bàn luận thêm, kèo lại mich lòng các bà V. N. tân tiến.



LƯƠNG TÂM NHÀ NGHÈ

MÙỜI ngắn độc giả mua cuốn sách "Người không chịu cung khai" vừa ở Nuru Uruk đã gửi sách trả lại cho nhà xuất bản mà đòi lấy lại tiền.

Tác phẩm này mới phát hành đã được xem như là cuốn sách bán chạy nhất trong mùa. Tác giả cuốn sách là một kỹ xảo cho rằng đây là bằng chứng sống thực, và ông đã từng bị Gestapo mật thám Đức bắt làm tù binh ở Pháp rồi bị tra tấn để cung khai những bí mật của cuộc kháng chiến chống Quốc xã. Nhưng các nhà trình thám tự mở cuộc điều tra riêng lại chứng tỏ rằng tác giả chưa hề bao giờ đặt chân lên đất Pháp. Nhà xuất bản đã thâu lại tất cả những sách bày bán.

Nhưng không nghe nói tác giả và nhà xuất bản có trả lại tiền cho những độc giả bị mắc lừa không?



KHI ANH BỰC MÌNH VỚI MỸ

MỘT ông bạn thân của Churchill vừa đi qua Đức về, được thủ tướng Anh tiếp ngay để hỏi ý kiến. Sau khi tố ý ngạc nhiên về vấn đề "phục hưng nước Đức", người bạn của Churchill tuyên bố: Một nước thua trận mà được hưởng viện trợ như thế thì tôi chỉ thấy có một cách duy nhất để giải quyết những khủ kêu kinh tế của chúng ta là tuyên chiến với Mỹ.

Cái điều xi xá, Churchill ứng dụng nói:

— Giải pháp của bạn không hay, vì tham lam và hưng binh như chúng ta, chúng ta cũng sẽ thắng được mà.

SÁCH ĐẸP

Chúng tôi vừa nhận được của nhà xuất bản Văn Học ở Saigon gửi tặng:

KIM VÂN KIỀU

Thơ của Nguyễn Du viết bằng tay rất đẹp trên nền vàng, ân loát theo lối hélio-gravure, giấy tốt khổ lớn. Bên sườn trang bày công phu, mỹ thuật có 6 bức tranh phu bìa nhiều màu sắc đặc biệt của 6 họa sĩ danh tiếng Lê thị Lựu, Lê Phồ, Mai Trung Thứ, Vũ cao Đàm, Phạm thúc Chương và Sekiguchi minh họa theo 12 câu thơ của nhà đại thi hào Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cùn 2 đồng giá và những bạn thích chơi sách đẹp. (Mỗi bản giá 400 đồng).

ĐỜI MỚI



Tranh đấu và chánh quyền

NÓI tranh đấu là nói đài chánh quyền, mà cũng là nói không vì chánh quyền.

Chánh quyền là quyền lực chánh trị dùng để thực thi chương trình chánh trị.

Muốn đài chánh quyền phải có cơ sở nhân dân, Không vì chánh quyền bởi vì chánh quyền chỉ là phương tiện chánh trị.

Nhân dân có ủng hộ chánh quyền thì quyền lực mới có chính nghĩa.

Bạn là người tranh đấu, Át hẳn bạn đã nhận thức cái lẽ nói trên. Bạn đã hiểu lúc nào phải có chánh quyền và lúc nào không nên có.

Phải có là khi bạn có đủ điều kiện vận dụng quyền lực và đủ lực lượng để mà lãnh trách nhiệm. Không nên có khi nào bạn thiếu vai chủ động, hoặc thiếu phần thắng lợi.

Chánh quyền là một cuộc thử thách, một trường chà xát năng lực với thực tế, bởi vì chánh trị là đời sống hiện thực và tương lai của nhân dân.

Người vào chánh quyền không khỏi bị "thập thủ sở chí, thập mục sở thị", không tránh được muôn ngàn cặp mắt của nhân dân trông vào. Chánh quyền mù mắt nhân dân, cũng như có thể làm mờ mắt nhân dân, và như là chánh quyền không lao mình trong chúng dân.

Mờ mắt nhân dân là đưa nhau đến vực thẳm, là rước cho mình tai hại. Sáng suốt mắt quần chúng là cũng có chánh quyền, bởi vì như thế là chánh quyền lao mình trong chúng dân.

Mị dân không phải là biết cầm quyền. Dân bị mị sẽ có ngày tinh giác. Dân giác ngộ là dân di ngược lại chánh quyền mị dân.

Chánh quyền bị đài là cả một chương trình chánh trị bị thất bại, cả đời tranh đấu có thể bị hỏng, hoặc công cuộc tranh đấu sẽ bị ngưng trệ một cách lâu dài.

Bạn đã nhận định thời cuộc, đã xét thời gian đã biết mình biết người. Bạn không trù trừ, không tẩn thoái lưỡng nan. Bạn biết chắc phải lúc hay chưa phải lúc đài chánh quyền.

Biết là bạn có điều kiện thành công trong ngày mai.

BẤT HỦ

CỤ TRẦN-TRỌNG-KIM TÙ TRẦN



Cụ Trần Trọng Kim, người viết quyền Việt Nam sử lược, một nhà thám học vừa tịt mắt tại Dalat ngày 2-XII.

Cách đây hơn một tháng, từ Bắc Việt Cụ vào Nam, đứng ra là chức Hội Nghị toàn quốc và được bầu làm chủ tịch. Mặc dù tuổi cao, ngay yếu, Cụ không sợ học. Hội Cụ đối với quốc sự, Cụ nghĩ như thế nào? « Đời được độc lập rồi chết ». Cụ quả quyết trả lời:

« Được độc lập! Phát biểu quyền vọng dân tộc, nói thẳng với Pháp, cũng là một hình thức tranh thủ độc lập. Không ai dám cho Cụ nói suông, hay thiếu thành tâm, vì Cụ là một danh sĩ Việt Nam thanh bạch, sống một đời sống nhờ người viết.

« Được độc lập, nhằm mắt chết loại nguyên! » Cụ chết. Cụ có đời độc lập. Nhưng Cụ chưa thấy độc lập. Tôi tin rằng Cụ có nhiều hi vọng, Cụ tin rằng nước nhà chắc chắn sẽ được độc lập. Cụ chết sau khi nghe những lời tuyên bố của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi không được nghe ý Cụ nghĩ như thế nào.

Tôi là người từng sống chung với Cụ, sống rất thân mật, đêm đêm chuyện trò, ngày ngày bàn luận; vui buồn, ao ước, lo sợ đều có chia sẻ với nhau. Có cùng nhau chạy trốn bom đạn, có cùng nhau nhìn hắt thuôn điệu đẽ lấp chót đồ ăn; có khi một hật già chia đôi, có khi nhặt một bát cơm một cái bánh ngọt cho Cụ.

Cụ đau, cách đây 10 năm qua. Cụ đau chửng bình nan trị. Cố lê cù chết vì chứng ấy, bệnh huyết thống. Cụ đau trong cảnh lưu vong, giữa lúc chiến tranh ác liệt. Cụ đau, không ai trong nom, không ai đưa đi xem bệnh, không ai ruốc Thầy thuốc.

Lúc bấy giờ, bốn người chúng tôi (hai Cụ Trần và Cụ Dương, Đặng Tiên Sinh và tôi) cùng sống cảnh bị giam lỏng tại Singapore (Chiêu Nam lúc nay). Tôi là người ít tuổi hơn hết, lại biết ngoại ngữ, thành thạo tự nhiên tôi phải là người săn sóc Cụ Trần. Cố lăn Cụ bảo: « Ông Chiêu ơi! (tên lưu vong của tôi là Chiêu) tôi cảm ơn Ông lắm, chưa chắc có ai làm hơn Ông. »

Lúc Cụ Trần vào Saigon tham gia Hội nghị toàn quốc, gặp Cụ, Cụ nhắc: « Chúng ta chưa hết duyên, phải không ông Chiêu? » Quả thế. Cụ chủ tọa, tôi thủ vai Tổng thư ký.

Một hôm, ở Chiêu Nam, tôi đi ngoài về. Bất thình lình gặp hai Cụ già trong phòng tôi. Ấy là Cụ Trần và Cụ Dương. Tôi không hay người Nhật đưa hai Cụ sang Singapore. Trong hai Cụ, Cụ Trần mỉm ra nước mắt, bảo: « Ông ơi, qua đây mà tiếng Anh, Hoa, Nhật không thông, phần thi giặc giã, phần thi tuồng tắc, gặp ông chúng tôi ơi mừng biết mấy » Từ đó, chúng tôi một ngày qua, một thêm tri kỷ.

Trong lúc buồn vì xa xôi, vì không đợi ngày mai ra sao và tiền đồ nước nhà sẽ ra thế nào, Cụ Trần ngồi đích thờ Đương. Cụ là nhà thám học, nhưng không phải là thi sĩ. Mù Cụ có đích, bởi vì Cụ muôn có việc làm. Một đêm nọ, đích xong mặt bài, Cụ ngâm nga cho tôi nghe. Tôi bảo ngay: thiếu hồn thơ, Cụ ơi! Xin mời Cụ Dương qua nghe, nhé! Cụ chưa lại. Thiết vậy, rằng rất đúng nghĩa, song cần thay đổi là chử cho nên thơ, Cụ Dương bảo. Cụ Trần không vì tự ái mà từ chối. Cụ rất hoan nghênh sự sửa chữa của Cụ Dương.

Nhơn bản quốc sự, Cụ Trần bức túc oái thái độ của người Nhật. Cụ chỉ định Bắc, chỉ ba chử lùn; lối chỉ của Cụ tôi chưa quên, chỉ một cách « trí thức ».

Giao bốn người chúng tôi, thám và quá quyết nhất là Cụ Dương bá Trạc, và nóng nảy nhất (vì sốt ruột đối với thời cuộc) là Đặng Tiên Sinh. Cụ Trạc là người luôn luôn nồng đốt tinh thần chúng tôi. Cụ Trần là một « cha già » đầy tình cảm. Tôi là người chạy chot giáp ba Cụ:

Cụ Trần bớt đau, thì tới Cụ Dương đau. Rồi Cụ Dương thắc tại Chiêu Nam. Cụ Trần về xú lùn Thủ Tướng. Đặng quan về Saigon hoạt động.

Tôi được đưa sang Đông Án, còn xá Việt Nam hơn Singapore xa Saigon. Rồi ba người chúng tôi — không còn Cụ Trạc — cũng gặp lại nhau ở trên đất nước nhà, để rồi hôm nay tôi viết bài này chia buồn với gia quyến cụ Trần.

Hữu sánh tất hữu tử. Cái chết đành rằng không ai tránh được.

Trước kia tôi lượm tro Cụ Dương, đọc ai điều Bá Trạc. Nay tôi chúc vong hồn Cụ Trần Thanh Sơn (tên riêng Cụ lúc ở Chiêu Nam), tiêu diệu cõi lạc.

TRẦN VĂN ÂN

CHIẾN tranh chỉ là một cuộc hoạt động mà vốn liếng là nhàn mang, là cưa cài, là thời cơ, là tài kinh doanh, Chiến tranh là câu chuyện thiết thực.

Vậy thi, muốn tìm hiểu một cuộc chiến tranh tất cũng phải thiết thực như bộ óc anh trộc phú khi đếm bạc cát vào rương, chứ không thể hy vọng hảo huyền mà phải cẩn cứ vào chiến trường, nhận thức chiến lược, xem xét vốn liếng của các đương sự, với vốn liếng tinh thần ấy, vật chất ấy, hoàn cảnh lịch sử ấy, chiến tranh sẽ phát triển ra sao và kết thúc trong những điều kiện nào? Từ sau đại chiến thứ hai, trên mọi địa hạt chiến lược, chiến thuật và kỹ thuật, chiến tranh ở Á châu đã bộc lộ rõ rệt và đầy đủ mọi ưu nhược điểm của cả hai hệ thống tư tưởng chiến lược đối lập.

Xét cho cùng, chiến tranh bao giờ cũng phát triển theo những nguyên lý nhất định. Dựa vào những nguyên lý đó, thực trạng chiến trường sẽ quyết định chiến lược.

Nguyên lý thứ nhất là chiến tranh bao giờ cũng phát triển theo cả toàn diện và tổng lực đầu muôn hay không muôn

Tất cả mọi cuộc chiến tranh hiện đại, đều muôn hay không, chiến tranh bao giờ cũng phát triển theo cả toàn diện và tổng lực. Từ chính quyền, quân đội, nhân dân, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự, tất cả đều là chiến binh phục vụ chiến thắng, tất cả đều tiến tới chỗ thống nhứt tư tưởng, thống nhứt hành động, thống nhứt chí huy và triết lý khai thác nhân lực, vật lực và tài lực, triết lý lợi dụng mọi điều kiện thuận lợi khách quan để giành ưu thế cho chiến tranh. Trên toàn thể chiến trường, văn hóa kinh tế, quân sự hai bên giao chiến với nhau, lén lút, trong ứng nhịp nhàng dưới lá cờ lệnh của nhà chiến lược.

Ở Á châu ngày nay một bên đã nhận thức rõ được qui luật đó của chiến tranh nên đã tổ chức cuộc chiến đấu theo hình thức « toàn diện xuất kích » nhờ đó mà giữ vững được hậu phương, tăng gia được vốn liếng, giành được quyền chủ động chiến tranh. Còn một bên chỉ chú mục vào mặt quân sự mà để sơ hở ở các trận tuyến văn hóa, kinh tế, chính trị vì không nhận rõ nguyên lý nên đầu quân sự có nắm được thắng lợi ở chiến trường dù nữa thì ở hậu phương văn hóa, kinh tế, chính trị, dịch đã thâm nhập nội bộ nên đầu mặt trận

ĐỜI MỚI số 89

NGUYÊN-LÝ CHIẾN-LƯỢC và chiến-trường Á-châu

của HỒ HÂN SƠN

quân sự đang ở thế chủ động cũng phải biến thành bị động, cướp được tiền tuyến mà bỏ mất hậu phương, thắng thì dễ mà giữ thi khó. Luôn luôn chạy theo đuổi thời cuộc vì không hiểu rõ qui luật, không tiên liệu được các sự kiện sẽ xảy ra để nắm vững quyền chủ động trước mọi tình thế.

Nguyên lý thứ hai là mặt trận tư tưởng bao giờ cũng là mặt trận chính của chiến tranh

Với trình độ tiến bộ của nhân loại hiện tại không có gì mạnh bằng sự khôn ngoan của con người. Vũ khí dù tối tân nhưng có thứ vũ khí nào không cần tới sự điều khiển của con người và có hành động nào của con người không do tư tưởng điều khiển. Một người chỉ huy giỏi có thể cướp hàng trăm khẩu đại bác dễ dàng, một trăm khẩu đại bác, không biết điều khiển không thể làm sún mây lồng một người chỉ huy. Bom nguyên tử không được sự điều khiển hợp lý của tư tưởng thì cũng hóa thành vật vô dụng phản chủ là một thứ Lã Bố đời nay mà thôi.

Vì thế, trong chiến tranh tự cõi chí kim, mặt trận tư tưởng bao giờ cũng là mặt trận chính, yếu tố chính mà cái vốn liếng căn bản để giành địa vị ưu thế trên mặt trận này là chính nghĩa.

Nguyên lý thứ ba là Lực quân bao giờ cũng là thành phần lực lượng chính yếu quyết định chiến trường

Từ khi phi cơ và chiến hạm ra đời đến nay, không phản và hải pháo đã trở thành hai chiến trường quan trọng. Nhưng dù sao, trong ba binh loại lực quân, hải quân và không quân, lực vẫn là lực lượng chính yếu quyết định chiến trường còn hải quân và không quân chỉ là lực lượng thứ yếu. Không có lực quân mạnh thì không thể chiếm lĩnh được trận địa vì không quân gấp nhiều trời ngai của thời tiết, sự di động của hải quân thì bị hạn chế do những điều kiện của sóng ngầm. Lực quân có hàm hồ để chống bom đạn của phi cơ, bộ binh có súng Bazooka, súng P.I.A.T. để trừng trị các loại thiết giáp.

Ở chiến trường Á châu, vai trò

chính yếu của bộ binh và của lục quân lại càng nổi bật hơn vì các phương tiện giao thông của xe cộ ở chiến trường này còn quá ít ỏi, nhiều núi non, lâm địa hình địa vật hiểm trở. Sự hiểm nghèo của địa thế đó là sức mạnh của bộ binh và lục quân mà là chỗ yếu của không quân, của Hải quân và của cơ giới.

Ngày nay ta thấy ở các chiến trường Á châu..... quá ý vào khả năng của không quân và hải quân, không đặt đúng giá trị của lục quân nên đầu làm chủ tuyệt đối được không phản và hải pháo mà vẫn không quyết định được chiến trường, không chiếm lĩnh được trận địa.

Nguyên lý thứ tư là có chiếm giữ được mục tiêu chính mới quyết định được mục tiêu phụ

Tất cả mọi chiến trường đều có mục tiêu chính và mục tiêu phụ. Mục tiêu chính là ở điểm chiến lược cầm quyền quyết định chiến tranh.

Ở Á châu, mục tiêu chính là các đô thị. Đô thị là đầu não kinh tế, chính trị, văn hóa chi phối toàn thể đời sống thôn quê, thôn quê hoàn toàn lệ thuộc vào đô thị. Mất đô thị thì thôn quê sẽ bị thiêu nát, thiêu diệt, thiêu thực phẩm, thiêu đủ thứ. Vì thế, thành Luân-dôn còn là nước Anh còn, thành Ba-lê mất là nước Pháp mất. Trái hẳn lại, Á châu là một xã hội nông nghiệp, nền kinh tế tư bản chỉ nỗi bàng bạc trên bề mặt của xã hội chứ không an sâu xuống đáy xã hội như ở Á châu.

Cho nên, các đô thị ở Á đông chiếm một dân số rất ít, đời sống đô thị lại bị lệ thuộc vào thôn quê, mất thôn quê thì đô thị thiêu thực phẩm, thiêu nguyên liệu, trái lại đô thị mất thì thôn quê cũng không thiệt hại gì vì đời sống nông thôn ở đây còn quá thấp kém, chưa vượt khỏi trình độ kinh tế tự túc.

Nhưng nhìn vào kinh nghiệm cách mạng ở Trung Hoa ta thấy rằng: Lý lập Tam và Truong Quốc Đạo, tin đồ chính thống của Mac tu Khoa vì không định đúng giá trị chiến lược của thôn quê và đô thị, đã quá chủ mực vào các đô thị nên đã đưa cách mạng Trung Hoa tới thất bại hoàn toàn. Trái lại Mao trach Đông nhận đúng vai trò quyết định của thôn quê ở Á châu nên đã phát động cách mạng nông thôn, đã làm chủ được nông thôn và rồi làm chủ luôn cả nước Tầu.

(xem tiếp trang 38)

VĂN ĐỀ VIỆT - PHÁP

T RONG bài « chánh trị và văn nghệ » tôi đã thú nhận giàn tiếp với bạn đọc rằng trong hoàn cảnh ngày nay tôi không làm chánh trị hoạt động, hay lãnh đạo chánh trị, mà tôi chỉ làm một nhà văn, viết báo, lại tham khảo chánh trị để cống hiến cho bạn đọc những điều hiểu biết. Như vậy, khi tôi tiếp tục viết về chánh trị, bạn nhớ cho.

Trước đây Chánh phủ Pháp có dỗ ván đề hoàn thành nền độc lập Việt Nam, bằng cách long trọng đưa ra một tuyên ngôn ngày 3-7. Sau đó, Quốc trưởng Bảo Đại có triệu tập Hội nghị toàn quốc để nhận rõ nguyễn vọng của dân tộc về hai vấn đề độc lập quốc gia và bang giao Việt Pháp. Như vậy là đã có ván đề Pháp Việt thương thuyết để thiết lập bang giao và qui định nền độc lập thực sự cho Việt Nam.

Chinh xác lịnh triệu tập H. N. T. Q. có khoản cử người vào Phái đoàn thương thuyết. Từ đó đến nay hầu như người ta im lặng về ván đề này. Trong một bài trước, tôi có nói vi lẽ gi Pháp sắp tham dự Hội nghị tam cường ở Bermudes mà chưa với « thương thuyết ». Quả thế.

Cách đây ít hôm, cụ Hồ chí Minh lại cho biết sẵn sàng tiếp nạp để nghị điều đình ngưng chiến của Pháp, vi lẽ làm phen Pháp kêu chấm dứt chiến tranh. Mặc dầu lời nói của Cụ Hồ chỉ là trả lời cho một ký giả Thụy Điển nhưng vẫn là lời nói công khai.

Thế là thêm một ván đề điều đình với Việt Minh để ngưng chiến, một bên ván đề thương thuyết với Quốc trưởng Bảo Đại để hoàn thành độc lập Việt nam và qui định mối bang giao.

Gian tiếp trả lời cụ Hồ, Chánh phủ Pháp cho biết lập trường của mình như thế này :

« Đã hổ phen giữa Quốc Hội, chánh phủ Pháp có tố rõ lập trường của mình về ván đề ngưng chiến ở Đông Dương. Việt Minh có thể do đó mà cho biết chánh thức lập trường của mình. Lập trường này sẽ được xem xét chung với các nước hội viên Liên Hiệp Pháp, với ý chí khôi phục hòa bình lâu dài, đảm bảo nền độc lập của các nước liên kết và các tự do cùng sự an toàn của công dân.»

Rõ rệt lắm. Nhưng trên trường

chánh trị cái gì quá ư rõ rệt tất có thể mờ ám. Phần đông dư luận bảo chí Pháp đều tán thành điều đình, song phải đe dọa.

Trong bài trả lời của Cụ Hồ, tuy nhiên không nói đến chánh phủ nào khác, chỉ biết có mình với Pháp; và nếu có điều đình là chỉ giữa Pháp Quốc với Việt Minh.

Về phía Quốc trưởng Bảo Đại, người ta nhận ra cái ý mới V.M.

THƯƠNG THUYẾT

« tham gia vào phe quốc gia »

TRẦN VĂN AN viết

cáo như thế này : « Những người sẵn sàng hiệp tác trong khuôn khổ một nước VN, thống nhất và độc lập cũng được mời... ».

Trước tình trạng mới này, ta thử xét những nỗi khó khăn của hai ván đề « thương thuyết và điều đình ». Bên trên, bạn đọc đã có một mớ dữ kiện (données) rồi. Dưới đây tôi xin thêm, hầu làm rõ hai ván đề kè trên, nhứt là để cho bạn nhận ra hoàn cảnh mâu thuẫn đang trói buộc hai ván đề kia.

Thật là một hoàn cảnh phi thường, it xảy ra trong lịch sử các nước.

Dở ra ván Việt Pháp, thi trên danh từ là ván đề Việt Pháp, mà trên thực tại không phải là ván đề Việt Pháp.

Ván đề Việt Pháp nằm trong một số ván đề mâu thuẫn nhau. Có ván đề Pháp Việt Minh, ván đề Pháp Việt, ván đề Việt quốc Việt Minh, ván đề Nga Việt Minh, Hoa Việt Minh, ván đề Anh Pháp Việt, ván đề Mỹ Pháp Việt và ván đề Pháp Mỹ. Có vò số ván đề vậy.

Đây là tôi nói một cách trảng trộn, xin bạn đọc hiểu cho, và nói trảng trộn là cốt giúp bạn nhận định.

Sự thật là như thế. Dù muốn dấu cũng không được. Đánh nhau là bao gồm cả bao nhiêu ván đề chánh trị. Đánh nhau nào phải là việc chánh. Việc chánh là giành cái thế, thế Nga, thế Mỹ. Thế Nga có Hoa, có Việt. Thế Mỹ có Anh, có Pháp, có cả Việt. Thế mới là rắc rối.

Dân tộc giành độc lập, tức là tranh đấu giải thoát để xây dựng đời sống dân tộc độc lập với một quốc gia có đủ chủ quyền. Người lãnh đạo dân tộc quan niệm độc lập khác nhau.

Pháp đánh Việt Minh bảo rằng vì tự do, vì bảo vệ độc lập Việt Nam. Việt Minh đánh Pháp với danh nghĩa kháng chiến. Việt Nam hòa với Pháp, cho rằng mình cũng đòi độc lập. Nga Hoa giúp Việt Minh cũng cho rằng vì giải thoát dân tộc Việt Nam. Mỹ giúp

và Nhật bốn, nghĩa là ở ngoài biển Thái bình Dương. Trong hoàn cảnh ấy, liệu Nhật có đương cự nổi sự bức bách của thế Nga Hoa chẳng, hay là buộc lòng chạy theo nó?

Anh quốc, mặc dầu o bế Trung Cộng và Nga Sô, chắc gi Anh dám bỏ rơi Mỹ, chắc gi dám để Trung Cộng tràn xuống miền Nam ? Liên Hiệp Anh khi ấy sẽ hóa ra thứ gì ?

Trong trường hợp Việt Nam đứng về phe Nga Hoa làm cho mất thắng bằng giữa hai khối, thi bao nhiêu sự

Tây Âu, chắc gi Việt Minh dẽ cho Pháp hành động ? Vẫn biết rằng đảng đệ tam lúc nào cũng có cách giải thích các chính sách thỏa hiệp của mình, nhưng trước đám người không theo đệ tam một ngày một thèm động, liệu đệ tam dám nhượng bộ với Pháp chẳng ?

Chót hết, còn một yếu tố này mà chắc những người thức thời không ai dám coi thường. Số 150.000 lính

Việt Nam đứng về phe Pháp, có dễ gi cho họ gia nhập bộ đội Việt Minh chẳng ? Họ có

ưng không, và Việt Minh chịu không ? Giải giáp họ có dễ chàng ?

Và những bộ đội bô túc của Pháp tạo ra họ sẽ ở đâu ? Họ se chạy theo Việt Minh,

danh bô cơ đồ sự nghiệp của họ à ?

Họ chạy ra biển hay thăng thiên ?

Và bao nhiêu người đã bỏ Việt Minh

mà về bên này, họ sẽ bó tay chịu chết chàng ?

Hay là tất cả đám người ấy, mặc dù trong thời này họ đều nghỉ riêng, đều đồng sàng di mộng, họ sẽ hiệp với nhau mà đánh trối chết. Thi rồi, giặc có chấm dứt được chàng ? Mà nếu họ dám đánh, chắc là có người dám giúp. Chứng áy sẽ không có Pháp mà sẽ có nước khác.

Nhận ra các sự biến chuyển có thể xảy ra nếu Pháp điều đình với Việt Minh, không phải là mong như thế.

Nhận ra để cho ta thấy hậu quả không lành cho dân tộc Việt Nam. Vẫn có đường lối cứu vãn hòa bình, nhưng không phải là như người ta đã nghĩ.

Việc nước ngày nay khó hơn xưa nhiều, vi lẽ không chỉ giải quyết trên lập trường quốc gia mà xong. Cần phải đặt việc minh giữa quốc tế. Mà cần hơn hết là mình phải giác ngộ tinh thế để mà tạo thực lực cho mình.

Tôi xin phép bạn đọc, không kết luận dài dòng và không trình biện pháp nào khác.

TRẦN VĂN AN

KỶ SAU
Tình thế Việt nam khác
Triều tiên như thế nào ?

và ĐIỀU ĐÌNH

KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO ?

nghiệp dụng lén dẽ ngừa Nga Cộng, như là tổ chức Bắc Đại Tây Dương, Cộng đồng phòng vệ Âu châu, Hiệp nhứt Âu châu, v.v. sẽ hóa ra vô dụng cả. Chỉ một khu đất Việt Nam lọt vào tay một khối là đổi hẳn thế quân hình quốc tế. Như vậy, người ta không nên lấy làm lạ sao chiến tranh Đông Dương kéo dài mãi.

Đành rằng Pháp thân Mỹ thân Nga, nhưng bảo Pháp đứng về phe Nga, chắc là Pháp không dám. Cái vị trí đầu cầu của Pháp ở Âu châu có hại mà cũng có lợi. Và chính vị trí này khiến Pháp luôn luôn có Pétain và De Gaulle trong một lúc. Như vậy chưa át Pháp dám thiệt thòi bắt tay Việt Minh.

Còn một giả thuyết khác là điều đình cho có cơ hội để mà lấy phần hơn về phe đồng minh. Nếu ý nghĩ ấy có thật, thi thực là ảo mộng. Giuong Triều Tiên rõ rệt trước mắt. Ở đó, ai dám bảo rằng đồng minh có phần hơn ? Ngó như Pháp lấy cờ điều đình để thi kẽ lâu dài cho khối

để cho Pháp có thể ngưng chiến, thi Pháp lấy tàu bè đầu mà chờ chuyên binh linh cho kịp thời hạn. Chắc gi Anh Mỹ sẽ giúp Pháp lui binh ? Bao nhiêu thiết bị quân sự của Pháp phải nhường hết lại cho Việt Minh, có được chàng ?

Đúng như lời của một tờ báo Mỹ, Pháp điều đình ngưng chiến với Việt Minh sẽ bị coi như là bại trận. Sự rút lui của Pháp để cho Việt Minh thay vào có nghĩa là đưa nước Việt Nam vào khối Nga Hoa cộng. Mà Việt Nam thuộc Nga chế là Đông Nam Á sẽ bị xích hóa rất mau.

Dù Nehru có tài ba đến đâu, hay Soekarn và Phibul Songram có quyết liệt không cộng đồng di nứa, cũng không làm gì nổi với cái thế vò địch của Nga Hoa. Khi ấy Mỹ chỉ còn giữ thế ở Biển Đông, Nam Hàn, Phi Luật Tân

Tin mừng

Chúng tôi được tin cụ Nguyễn Ngoc-Cẩn đã làm lễ thành hôn cho lính lang là Đại tá Nguyễn Văn Vỹ chánh vò phò g Đức Quốc Trưởng cùng bà Lê Thị Hạnh (tức sương phụ Trần Công Việt chủ nhiệm tạp chí Phụ Nữ Tân Việt ở Paris) lính ái của bà Lê Văn Truyện. Hôn lễ đã cử hành hôm 20-11-53.

Chúng tôi thành thật có lời chia mừng cùng hai họ Nguyễn, Lê và chúc đôi tân nhẫn được hạnh phúc bền vững.

Ông và bà TRẦN VĂN AN

chủ nhiệm báo Đời Mới





Bàn về SẢN XUẤT PHIM

✓ của LÊ DÂN ✓

TRONG các cuộc kinh doanh, việc sản xuất phim là công phu và khó khăn nhất. Phải gom góp bao nhiêu yếu tố tài chính, nhân lực, vật lực, tri thức, nghệ thuật và kỹ thuật để tạo một mớ nguyên liệu hóa học thành một cuốn phim sống hấp dẫn hàng triệu khán giả trên thế giới. Mỗi yếu tố đều quan trọng: hễ có kẽ hở nơi nào là cuốn phim sụp đồ ngay. Cho nên hạng sản xuất đầu cơ và phiêu lưu, vô ý thức, thiếu học hỏi, nhất định phải di đến chỗ phả sản.

Muốn thành công, phải có lập trường văn nghệ rõ rệt. Cuốn phim là một món hàng, nhưng nó lại còn là một nghệ phẩm có nhiệm vụ cải tạo đời sống và nâng cao trình độ hiểu biết của nhân dân.

Muốn thành công, phải biết mình di đến đâu, nghĩa là phải có tổ chức, có kế hoạch hẳn hòi.

Kế hoạch của nhà sản xuất phim như thế nào là hợp lý?

Dựa theo kinh nghiệm ngoại quốc, chúng tôi xin trình bày các giai đoạn sản xuất phim, theo thứ tự thời gian.

1.— TỔ CHỨC TÀI CHÍNH

Co số tài chính có vững chắc mới lập được chương trình làm việc chặt chẽ. Tài chính có dồi dào các chuyên viên thực hiện phim mới được tự áp dụng tất cả khả năng của mình.

Sản xuất một cuốn phim rất tốn kém, ít nhất từ vài ba triệu trở đi. Thời gian thu lại vốn cũng khá lâu, thường từ một đến hai năm. Nhà sản xuất phải có sẵn số vốn khác để tiếp tục thực hiện phim thứ nhì, không nên cho việc sản xuất bị gián đoạn vì tài chính eo hẹp, có thể vận động các nhà cung cấp phim, phòng rạp phim, xưởng quay phim cho nợ một số tiền, hoặc gọi phần hùn nơi những nhà phân phát phim, những rạp chiếu. Nhưng các nguồn tài chính ấy phải chắc chắn, nhà sản xuất không nên tin vào những lời hứa suông.

2.— Chọn đề tài

SAU khi đã giải quyết vấn đề tài chính, công việc đầu tiên của nhà sản xuất là chọn đề tài để quayним. Về mặt thương mại, điều lo nghĩ

Bạn Lê Dân đã từng học ở Viện Đại Học Điện Ánh (Institut des Hautes Etudes Cinématographique), mới về nước. Với những học hỏi và thực nghiệm thử thách được trong những năm theo duỗi điện ảnh tại Pháp, cộng tác với ĐOÀN MỚI, bạn Lê Dân sẽ lần lượt trình bày những ý kiến có tính chất xây dựng để đóng góp vào sự phát triển của phong trào sản xuất phim đang bùng nổ ở trong nước — Đ.M.

của nhà sản xuất là vốn cho ra và tiền thu vào.

Về mặt tinh thần, cuốn phim phải được công chúng tiếp rước nồng nhiệt.

Cả hai phương diện đều do đề tài định đoạt. Cần xuất vốn bao nhiêu, là túy theo cốt chuyện. Phim bán được xú ngoài hay không, tiền thu vào nhiều hay ít, cũng túy theo cốt chuyện. Phim chỉ được hoan nghênh khi nào nội dung hợp với tâm lý quần chúng.

Trong trường hợp xú ta hiện tại, trường hợp một dân tộc đang anh dũng đấu tranh, cuốn phim nào xa thực trạng, di ngược đường lối nhân dân, không góp phần xây dựng xã hội tức nhiên là bị đào thải, là bị dân tộc Việt Nam dày xéo. Sự thất bại nặng nề của mấy quái thai điện ảnh Việt Nam vừa qua đã chứng minh cụ thể sự thật hiển nhiên ấy. Ấu cũng là một bài học cho các nhà sản xuất di sau.

Chọn đề tài rất khó. Nhà sản xuất cần có ý thức và kiến thức rộng.

Không phải chuyện gì cũng có thể đem lên màn ảnh. Những tác phẩm vẫn chương đặc sắc không nhất quyết đã ra toàn phim hay. Ngược lại, có thể dựa theo một quyển sách hoặc một vở kịch tầm thường mà tạo nên cuốn phim có giá trị.

Trong giai đoạn kỹ thuật điện ảnh Việt Nam còn phôi thai, dù cố gắng cách mực, phàm hình thức cũng không khỏi đòi hỏi vung vè. Ta phải nhớ nội dung cùa vót, nghĩa là phải chọn cốt chuyện thật hấp dẫn. Khán giả bị tinh tiết cuốn phim lôi cuốn, sẽ rộng lượng mà quên phần nào những điểm kém sót kia.

3.— Chọn đạo diễn

DÈ TÀI đã chọn, nhà sản xuất giao người viết chuyện phim. Chuyện phim viết xong, cần tìm ngay đạo diễn có khả năng thực hiện cuốn phim. Thường khi đề tài và chuyện phim do đạo diễn có sẵn, dễ nghị với nhà sản xuất. Nếu được như thế không còn chí bằng: hiểu rõ cốt chuyện của mình, tác giả sẽ vận dụng tất cả tài năng và tinh thần vào công việc.

Viên đạo diễn nghiên cứu cần thận chuyện phim, xếp thành bản phản ánh, trong ấy ghi chú mọi chi tiết kỹ thuật để thực hiện cuốn phim khi bắt tay vào việc với các chuyên viên và diễn viên.

Đạo diễn là linh hồn cuốn phim, định đoạt giá trị nghệ thuật của nó. Một đạo diễn phải vừa là nghệ sĩ có kiến thức rộng, là chuyên viên am hiểu tất cả các ngành kỹ thuật điện ảnh, vừa là nhà tổ chức có óc thực tế.

Điện ảnh Việt Nam trong bước đầu vấp phải trả ngại lớn là thiếu đạo diễn. Hiện ở xú ta chưa có đạo diễn chuyên nghiệp, chỉ có một số hiếm hoi còn trong thời kỳ học hỏi, hoặc đang học các trường ngoại quốc.

Thiếu đạo diễn chuyên môn, ta có thể thực hiện phim chăng? Bằng cách nào? Hay phải chờ ít năm nữa?

Chờ đợi thì cũng uổng cho không khi bồng bột hiện giờ. Ngọn lửa đã nhen nhúm, chẳng lẽ ta lại để lụn tàn? Văn nghệ cũng là một mặt trận đấu thi đấu thực, mà ngành điện ảnh lại rất dễ di sâu vào quần chúng.

Nếu theo đó, phần khởi hiện giờ, phải giải quyết vấn đề chuyên viên cách nào?

Có nhà sản xuất đã thử dùng toàn người ngoại quốc, từ đạo diễn đến chuyên viên các ngành, chỉ có diễn viên là người mình. Kết quả: phim mất hẳn dân tộc tính, khán giả cho là phim ngoại lai. Đạo diễn nước người làm sao thấu triệt nỗi tâm hồn người mình?

(còn nữa)



ĐỌC THƠ BẠN



của cô HỒ XUÂN LAN

XUÂN chưa tối mà thơ xuân đã gửi về tòa soạn khá nhiều, em đã say sưa đọc bài « Vòng luân chuyển » của Băng Sơn.

Xuân của Băng Sơn đẹp lắm nhưng đây là cái Xuân của thời bình, của những kẻ ăn sị thời chiến quốc gươm treo trên vách mà đúng nhìn thiên hạ đào diễn. Cái Xuân không hiện thực của một tâm hồn không hòa mình vào thực tại, không cảm thông được thực tại.

Xuân của Băng Sơn đẹp lắm, này đây:

Một mùa hoa dày
Một mùa lá tan
Rộn ràng
Xuân nở

Xuân quá da tình
Chậm chạp lòng trong tim loạn
hay là :

Ánh rực rỡ say lão đảo
Đêm mù chuối chúa chán đì

Nhưng đây là cái xuân của người say cõi say, để chỉ nhìn thấy cái đẹp của xuân mà không nhìn thấy cái mặt thực của một mùa xuân loạn. Xuân lồng trong tim loạn nhưng xuân không có một vết loai nào. Đây là « một mùa xuân xảo ».

Nghìn thuở vẫn mùa xuân ấy.

Không, mùa xuân năm nay khác mùa xuân năm trước, xuân này có những đặc điểm khác, nhà văn thi phải nhìn rõ đặc điểm đó. Vạn vật biến dịch theo vòng luân chuyển nhưng không luân chuyển như cái bánh xe mà luân chuyển như cái vòng lò xo.

Bài thi xuân của Băng Tâm, hay, đẹp, chọn chữ vừa gọn vừa có nhạc của câu thơ, bố cục chặt nhưng bài thơ thiếu tinh cách hiện thực vì mùa xuân này cũng giống như những mùa xuân thời vua Nghênh vua Thuần của thời đại lồng hoang.



Lòng nhiệt thành là động cơ làm thế giới hoạt động. Không có lòng nhiệt thành, mọi công cuộc tạo thành trên trái đất này đều vô giá trị. Có lòng ấy, người nghèo sẽ bớt đau khổ và người giàu cũng thấy những điều lo nghĩ của mình dịu nhẹ hơn. Không có lòng nhiệt thành, sự sung sướng của con người không thể nào lâu bền được. Chính vì thế mà ta phải dùng đức tính đáng quý ấy sao cho có ý thức. Dùng nhiều quá sẽ hóa ra điên dại, dùng sai chò sẽ gây nên tai họa.



Thà thấp một ngọn nến nhỏ còn hơn là ngồi mà nguyên rùa bông tôi.

KHÔNG PHU TỬ



Nghệ thuật là một cách xã hội hóa tình cảm.

BOUKHARINE

ĐỌC THẦN CHUNG

Nhật báo thông tin
4-6-8 đường d'Orsay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhất ở
Việt-Nam

CĂN MUA ĐẤT

Căn mua đợt một mẫu Tây đất đê
lâm nghĩa địa, ở ngoại ô Saigon, hoặc
Gia Định hay Cholon.

Hỏi ông kinh lý Đường, số 274
đường d'Arras Saigon.



TIỀN ĐỒ CỦA CÁI LƯƠNG

HUỲNH... THỦ... TRUNG... một cái tên... ba danh từ làm cho chúng ta nhớ đến tên những cầu thủ Trung Quốc... nhớ đến những vị hào hán dũng ở trong các tập truyện ký *Thủy Hử*, *Tây hàn chí*, *Đông chu liệt quốc*...

Vì các bạn à, Huỳnh Thủ Trung, quả là con người của thời « xưa » đã lạc loài vào thời... điện tử, hay, nói theo diệu thi sĩ Tân Đà thi Huỳnh Thủ Trung là một vị « trich tiên » đã vi đánh vỡ chén ngọc gi đở ở trên Thiên, đang nón bị Thượng đế dày xuồng hạ giới...

Thành thử cuộc đời của anh thật là lao đao, nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy anh than thở về đời riêng tư của anh cả, mà, trái lại, dù là khi anh còn sống, thời danh liệt của gánh *Kim Thoa*, ở rạp hát Hàng Bạc (Hà Nội) vào cái năm huy hoàng 1939-40 hay là hiện nay anh đang kéo dài những chuỗi ngày « trich tiên » trich ẩn của anh trên via hè hoắc « trước » các rạp quá hoa lệ của Sài thành mạc nghẽn này, hẽ gặp nhau là dù tinh hạy dù say, anh cũng vẫn tay bắt mặt mừng rồi, cặp mắt trẻ trung này lừa lai quắc lên, để anh hả một câu son sắt :

— Khô lâm, anh ơi ! Cái lương không có lối thoát nữa đâu...

Rồi, giữa cảnh thanh vắng của căn lầu trên rạp *Cải lương hý viện*, giữa cảnh ồn ào của góc tiệm cao lầu bình dân xóm Sầm công ầm thấp Hà thành cũng như giữa quán giải khát thiết lập ngay đằng sau hàng ghế dài trong rạp... *Đại thế giới* (Chợ lớn), hay giữa một xó hậu trường rạp *Nguyễn văn Hảo*, giữa nếp nhà trống trải trong một ngõ hẻm chi nhánh của đại lộ Trần Hưng Đạo miền Chợ quán, ở đâu anh cũng khiêm tốn và chân thành tìm cách giải đáp, cho mình và cho người, về mối thắc mắc chung của Nghè Tò.

Xa anh khá lâu rồi mà những khi thảo luận với chúng bạn ở nơi núi sâu rừng thẳm để bệnh vực cho ca cải lương, tôi vẫn mang mang nhớ lại lời cương quyết của anh :

của HÀ VIỆT PHƯƠNG

hoài vọng của anh trên sân khấu của ba kỳ. Cũng là tay « cải cách » như Năm Châu, song anh không chịu chép tư của anh cả, mà, trái lại, dù là khi anh còn sống, thời danh liệt của gánh *Kim Thoa*, ở rạp hát Hàng Bạc (Hà Nội) vào cái năm huy hoàng 1939-40 hay là hiện nay anh đang kéo dài những chuỗi ngày « trich tiên » trich ẩn » của anh trên via hè hoắc « trước » các rạp quá hoa lệ của Sài thành mạc nghẽn này, hẽ gặp nhau là dù tinh hạy dù say, anh cũng vẫn tay bắt mặt mừng rồi, cặp mắt trẻ trung này lừa lai quắc lên, để anh hả một câu son sắt :

— Khô lâm, anh ơi ! Cái lương không có lối thoát nữa đâu...

Bởi vậy phong trào « cải cách » kỳ thực đó mới có là sự bất chước ca nhạc tru du của Pháp, trong giai đoạn suy tàn của người ta — phong trào « canh tân » đó, sau một cơn đậm đật đã không lưu lại một tiếng vang nào và, do đó, không vạch nổi một ngõ hẻm giải thoát nào cả. Vì một cờ rất giàn dì là phong trào nó không

(xem tiếp trang 31)

Nhà xuất bản NGÀY MỚI

Đầu năm 1954

sẽ cho ra hai tác phẩm của tú sách NẾP SỐNG MỚI

I.— SỐNG ĐỜI ĐÁNG SỐNG

của một nhóm nghiên cứu Văn hóa về Kinh nghiệm

Hoạt động trong Thời đại mới

2.— DÂN CA VIỆT NAM

Tiêu luận của PHẠM DUY đặt cơ sở cho nền Ca Nhạc Dân Tộc

SÁCH DÀY TỪ 100 TRANG

In đẹp giá rẻ

Thư từ gửi về : NGÀY MỚI, 117 Đường Trần Hưng Đạo

Địa chỉ : 793 Chợ Lớn

Thật là một điều trái ngược : Huỳnh Thủ Trung với vẻ mặt tru tu, với nụ cười sâu thiền cổ, lại ưa Molière, còn ngược lại, con người son trẻ muôn xuân, luôn luôn với mái tóc lãng漫, với nụ cười cởi mở thì lại thích mồ xé thứ tâm lý gay cấn, tê nhì, ăn ức kiêu Racine, Corneille. Mọi biết cởi lòng nghệ sĩ là phực tạp và ướm nhiều màu thuần khác hẳn sở thích của học giả : Nguyễn Văn Vĩnh bộc lộ cá tính tinh túng của mình ra bằng tác phẩm của Molière, còn Phạm Quỳnh kiêu kỳ thì... thù Racine, là đúng lắm.

Sở dĩ phải so sánh đôi chút, chung lệ về lịch sử văn học như vậy là có ý tim cho ra chân tướng của Huỳnh Thủ Trung : có phải anh đã lấy tiếng cười ra để khóc dời và, gần hơn nữa, là để dão lòn sân khấu Cải lương bằng những diệu ca Tây phương, diệu ca sắc vóc của những bài hát sôi nổi nhất thời ở các tiệm cà phê hòa nhạc, diệu ca ngoại lai có tính chất tươi trẻ, rất hợp với thị hiếu của một lớp người thành phố đã sớm mất gốc, vào hồi 1930-45 ấy chàng ?

Nếu, quả là như vậy thì anh chỉ là đại diện cho một thị hiếu, hơn nữa cho một thời trang hoàn toàn lạc lõng của một thế hệ bể tắc đương thời.

Bởi vậy phong trào « cải cách » kỳ thực đó mới có là sự bất chước ca nhạc tru du của Pháp, trong giai đoạn suy tàn của người ta — phong trào « canh tân » đó, sau một cơn đậm đật đã không lưu lại một tiếng vang nào và, do đó, không vạch nổi

Nguyễn Văn Thủ, Saigon. — Tôi đã lấy vợ nhưng đầu điểm mẹ tôi, nay mẹ tôi bắt chúng tôi phải lìa bỏ nhau và định cưới một cô khác cũng đẹp và dễ thương. Nếu tôi không tuân theo ý mẹ tôi thì mẹ tôi sẽ từ bỏ tôi : và tôi là con một. Tôi có nên bỏ người vợ cũ không ? Nếu không nên thì xử trí thế nào với mẹ tôi ? Kính mong ông chỉ bảo cho một ý kiến.

TRẢ LỜI. — Bạn không nên bỏ người vợ cũ. Bà Cụ cương quyết phản đối cuộc tình duyên của bạn tức là bà Cụ đứng ở thế cứng, thế của lý trí, bạn phải đứng ở thế mềm, thế của tình cảm mà phản công lại, các cụ thường sống bằng tình cảm nhiều hơn lý trí, bạn phải nhân lúc bà cụ đau ốm hay có sự bất thường gì đó, bạn xui người vợ đó về săn sóc hầu hạ Cụ thật chu đáo, tố về phục tùng triệt để, tàng bốc bà Cụ lên, vào thura mẹ, ra lạy mẹ thi việc có thể êm. Đó là chiến thuật « dỗ nhu trị erong ».

Nếu bà Cụ vẫn giữ vững lập trường cũ, bạn phải áp dụng nguyên tắc « Nam nhi bất ly thê thiếp » nghĩa là đi đâu bạn cũng mang vợ theo, tuyên bố thẳng cho dư luận biết cô này là vợ tôi. Như thế thì còn có náo đầm xông vào đó mà làm vợ bạn nữa đâu bà Cụ muốn. Một mặt khác, bạn phải tấn công liên tục bằng cách nhờ những người quen biết tới thăm hỏi bà Cụ luôn bằng câu này : Thưa Cụ, Cụ đã có cháu nội chưa a ? Bạn là con một, sớm muộn gì bà Cụ cũng phải mở cuộc đàm phán để thỏa hiệp với bạn mà thôi.

Nguyễn Văn Hùng, học sinh Hanoi. — *Đạo Phật và đạo Gia đình cùng các đạo khác có khác nhau về mục đích và phương tiện không ? Một người có nói rằng Đạo của mình tốt, đạo của mình hay, người đó đã đủ tư cách làm tín đồ của các đảng Chi tôn chưa ?*

TRẢ LỜI : Các tôn giáo xét cho cùng chỉ là những tư tưởng cách mạng giải phóng nô lệ. Cho nên các tôn giáo đều thuyết minh một đạo lý giống nhau : Con người phải quên cái « bản ngã » nhỏ nhen là ta để phung sự cái « đại ngã » lớn lao là dân tộc, là nhân loại, là chúng sinh. Phật Thích Ca bảo : Ta là Phật, chúng sinh cũng có Phật tính, cũng sẽ thành Phật. Vậy là Phật đã bảo ta : Con người là Phật vậy.

Chúa Jésus bảo : Ta là sự thật, ta là sự sống, ta là con đường, và trong con người có hình ảnh của Chúa. Vậy thì Chúa đã bảo ta rằng : con người là sự thật, là sự sống, là con đường.

Cho nên, làm việc cho con người, cho nhân dân, cho dân tộc, cho hòa bình hạnh phúc nhân loại mới là kinh Chúa, thờ Phật, mới hy vọng lên được Thiên đường hay vãng sinh Cực lạc quốc. Người ta có bồn phận phải



của HỒNG NAM

tôn kính các đảng Chí tôn vì tấm gương đạo đức và tư tưởng của các Ngài nhưng mọi người đều có quyền đã kích kích liệt những ai đang lợi dụng đạo lý, mượn uy danh của các đảng Chí tôn để phản lại hạnh phúc Nhân dân, cản bước đường tiến hóa của lịch sử.

Rất nhiều bạn hỏi : *Chúng tôi muốn biết ký giả của tòa soạn báo Đời Mới. Ông Văn Lang và Dương Bá Dương là một chặng ? Trọng Yêm và ông Trần Văn Án là một chặng ? Cố Hồ Xuân Lan là ai có râu không ? Ông Hồng Nam và Ông Hồ hán Sơn có bao giờ với nhau không ? Bút Hủ là ai ? Hoàng Thu Ông có phải là ông Trọng Miền không ? Hà Việt Phương tức là Nguyễn Đức Quỳnh phải không ?*

TRẢ LỜI : Sao các bạn xét đoán sai lạc đến thế. Có dịp mời ghé vào Tòa Soạn chơi, bạn sẽ biết rõ.

Một đọc giả Mỹ tho hỏi : *Từ trước các đảng phái, đoàn thể chính trị Việt Nam thành lập với mục đích giành độc lập cho xứ sở. Nhưng khi nước nhà độc lập rồi liệu rằng các đảng phái ấy, một phần có mang ủ nhiều màu sắc quốc tế có thể đoàn kết với nhau để kiên trì xứng sờ hay ở tranh chấp chính quyền rồi đưa nhau đến chỗ chia rẽ tại hại như các đảng phái Pháp đang trải qua không ?*

TRẢ LỜI : Vấn đề đoàn kết dân tộc có thể thực hiện được nếu :

1) Các bậc lãnh đạo dân tộc, hiểu biết cài vị trí hiểm nghèo của đất nước, các thế tranh hùng của các lực lượng trên thế giới, cái địa vị nhỏ yếu của Việt Nam ở Đông nam Á nhằm quyết định sự an ninh của mình mà hàng ngũ minh đúng theo giai đoạn chiến lược.

2) Không để cho sự tin tưởng chính trị biến thành một thứ tin ngưỡng tôn giáo vì cách đây 80 năm sự truyền đạo và đường lối chính trị của người Pháp ở xứ này đã cho ta nhiều bài học.

Cô Minh Thị, Hà Đông. — Việc ấy tôi có biết vì hình như tôi có quen cô ở BẮC VIỆT. Nhưng đó là việc không nên hỏi và không nên trả lời.

Ô. Ô. Hoài Long và Nhân Việt, Đà Nẵng : Tôi đã chuyên các câu hỏi của hai ông gửi cho bạn Hồ hán Sơn. Dưới đây là lời bạn Sơn trả lời :

Ô. Hoài Long hỏi. — Marx bảo con người cũng chỉ là vật chất ? Ông nghĩ thế nào ?

TRẢ LỜI : Đúng lầm, con người chỉ là vật chất nhưng là « vật chất sống » khác hẳn với « vật chất chết ». Sự khác nhau đó cũng giống như sự khác nhau giữa một cánh hoa làm bằng giấy và một cánh hoa mộc trong chậu. Muốn có một cánh hoa đẹp, nhà canh nông học phải lo trồng tia, vun xới, nhưng phải luôn luôn tuân theo các qui-luật của tự nhiên nếu không, cây hoa sẽ chết. Trái lại, muốn làm một cây hoa bằng giấy, người thợ mả tha hồ tự do cắt, dán, theo ý muốn của mình. Bởi thế nhiều khi, một nhà bệnh lý xét bệnh xã hội rất đúng nhưng chưa chắc người đó đã là nhà sinh-lý giỏi. Xem hoa ai chẳng biết hoa nào đẹp, hoa nào xấu nhưng trong kỹ thuật làm hoa, công việc của người thợ mả khác xa công việc nhà canh-nông-học. Nhà canh nông học không có tự do hoàn toàn như người thợ mả. Còn các câu hỏi sau của ông trong lúc này chưa tiện trả lời. Kính chào ông.

Trả lời : Ông Nhân Việt, Đà Nẵng. — Tôi hiểu dụng ý của ông nhưng bốn câu trên chưa tiện trả lời trong hoàn cảnh này. Còn câu thứ năm tôi xin trả lời như sau :

— Vạn vật đều màu thuần. Ở xã hội chuyên chế, những màu thuần đó bị bỏ máy thống trị đè chấn lên trên, nên các màu thuần phải chìm xuống đáy chử có mắt đi đâu. Trong lịch cõi kim, mọi chế độ chuyên chế đều tạo được sức mạnh nhanh chóng nhưng chỉ tồn tại khi nó còn có thể phát triển được ra ngoài, nếu bị chặn đứng ở ngoài thì chế độ đó sẽ trúc nhào ngay. Ông hãy ngẫm nghĩ lại các đế quốc của Hitler, của Mussolini, của Charles Quint, của Alexandre le grand thì sẽ rõ cái lý đó.

Còn ở một xã hội vô tổ chức, bừa bãi thì các màu thuần đó từ chỗ lẻ tẻ sẽ tập trung thành màu thuần lớn đưa xã hội tới chỗ chia rẽ tại hại như vậy, chúng ta có hi vọng thảm đù được các lề tòn vong.

— Xã hội tư bản và xã hội phong kiến là hai anh em cùng ở chung trong một hệ thống kinh tế tư hữu khác hẳn với chế độ tư bản và chế độ Nga Cộng, có sự đối lập quan niệm ngay từ hạ tầng cơ sở. Kính chào ông.



Đặt nguyên tắc

T ử trước đây nay, nước minh vẫn bị phụ thuộc vào ngoại nhau về dù mọi phương diện, tinh cả văn nghệ nữa mặc dầu ngành này trong đổi còn tự do nhất.

Phụ thuộc cả về vật chất lẫn tinh thần: vật chất là phương tiện sinh sản hay, nói trống ra là tiền (vì có tiền thì mua tiền còn được hưởng chỉ là mua dụng cụ); tinh thần là phương tiện biểu hiện tư tưởng, tức là hệ thống ý thức đổi với cuộc đời, đổi với xã hội, đổi với con người.

Phụ thuộc ngoại nhau về kinh tế nên xưa rày người minh tài giỏi mấy rồi cũng chỉ làm đến « chúc » mai bão hay chạy hàng sách là cung, nghĩa là giữ vai trò lê mọn « ăn cơm người », nắm nhà ngoài, nếu chưa phải là chuyên môn hưởng cơm thừa canh cặn; phụ thuộc ngoại nhau về tinh thần nên bao nhiêu sản phẩm tri thức của mình, tối đai da số đều là cộp nhặt, bắt chước — theo lời khỉ hút thuốc lá — « ăn cắp ý » của người, áp dụng chính sách theo dom ăn tàn, theo voi ăn bã mía, nên mắc bệnh và viu và nhất là thiếu hẳn bản sắc đặc đáo, thiếu hẳn tinh chất dân tộc, do đó mà xa lạ với nhân dân. Thị còn mong gì được công nhận? Còn mong gì được lưu truyền?

Cho nên muốn gầy dựng cơ sở cho bất cứ nghề gì, ở đây, trong lúc này, giữa thực tại của đất nước thì kẻ thức giả trước hết là phải tẩy trừ cho kỹ thuật sạch sẽ ôn lè dì đã: phải nuôi cho mình một tinh thần tự lực cánh sinh phải bồi đắp cho mình một nền tảng hoạt động độc lập, nghĩa là lúc nào cũng phải lo nắm lấy phần chủ động.

Nói như vậy không phải là xui nhau tranh đấu theo chiến lược « cờ độc », đơn thương độc mã đâu. Trái lại, về mặt

VỐN VẬT CHẤT và VỐN TINH THẦN

tinh thần cũng như về mặt vật chất, độc lập không có nghĩa là cô lập: luôn luôn ta phải tổ chức thành một mặt trận « đi chung, đánh riêng ».

Đi chung với nhau để xây dựng căn cứ địa; cơ sở hoạt động.

Một khi có đất đứng (hoặc là công ty, hoặc là liên đoàn) rồi thi chia ra thành nhiều « cánh quân » để mà đánh riêng: về hai mặt tinh thần và vật chất.

Còn sao cùng đi, cùng đánh theo một mục tiêu: Kiến thiết xã hội Việt Nam thời.

Gây cơ sở

DẶT xong mấy nguyên tắc căn bản trên đây (là tinh thần tự lập, là chiến lược « đi chung, đánh riêng ») xong rồi thi bây giờ ta thử xét thẳng vào lãnh vực Điện ảnh trong lúc phôi thai này xem sao.

1.— Vốn liếng

Muốn gây cơ sở kinh tế một cách tự lập thi chúng ta áp dụng chính sách góp giò thành bão, nghĩa là lập hội, dĩ nhiên là phải do những người có sẵn uy tín (đó thợ tề, chi kinh doanh, tài tháo vát, đúc chi công và đổi với phái tư bản quốc gia và đổi với cả tư bản quốc tế nữa (nếu cần, miễn sao minh năm được vĩnh đường lối tiến phát chính đáng, và minh giữ được vai vai trò chủ động thôi).

2.— Máy móc

Thứ đến việc sử dụng khí cụ (vốn là món còn xa lạ với người minh lâm thi

TANG VĂN NGHỆ

EUGÈNE O'NEILL, Kịch sĩ số 1 của Châu Mỹ (phần thưởng Nobel về văn chương), cha vợ của Charlote vừa mới mệnh chung tại Boston hôm 27-11-1953, để lại một sự nghiệp lớn lao về công trình cách mạng kịch trường.

Cùng ngày đó, tại Paris đã qua đời một kịch sĩ trứ danh Pháp, HENRI BEURNSTEIN, tác giả 29 vở kịch tiền phong, luôn luôn bị dà kinh và luôn luôn thành công, luôn luôn đầu bút và kiểm (tì lẩn so gươm) cùng bốn mươi tám phác họa công trình xây dựng sân khấu của mình.

Hai giờ chiều hôm 2-12-1953, TRẦN TRỌNG KIM, học giả, đã từ trần tại Đà Lạt, lưu lại một công trình nghiên cứu đồ sộ về sử ký, (Việt Nam sử lược), về học thuật (Nhà giáo), về văn chương (Kim Văn Kiều chủ giải), dịch đương thi (Việt Nam văn phạm v.v.) và triết lý (Phật giáo v.v...) trong đó bộc lộ một thái độ khoa học và một tinh thần quật cường.

Chúng tôi xin cung kính nghiêm minh trước anh linh của ba vị

đều cần nhất là phải biết người biết mình, nghĩa là chọn mặt gửi vàng: mình còn hiềm nhà kỹ thuật chuyên môn thì lúc đầu này cần phải phó thác cho người ta vừa dùng vừa truyền bí quyết cho mình: mỗi hằng phim bây giờ bắt buộc phải là một lớp học, một viên khảo cứu, một lò thí nghiệm, ấy là giả định tinh chuyện lâu dài đấy. Rồi dần dần « chí di, di tới », trước

NGÔ ĐỒNG THANH viết

có làm nàng đầu thi sau mời mong lâm me chồng được. Tất nhiên là trong cái công phu « tẩm đạo » này, chúng ta sẽ phải qua nhiều cầu đoạn trường: trống xuôi kén ngực, râu nọ cầm cầm kia, đầu Ngô minh Sở, và nhiều vụ thương tồn đến lòng tự ái cá nhân, đến lòng tự ái dân tộc lầm đó, song biết làm sao bây giờ? mình là thân phận học trò thi đánh làm thế nào cho thành thử môn đệ xứng đáng với sư phụ di đã.

3.— Tìm thầy

Riêng về điểm « thương sơn cầu hiền » này, kinh nghiệm cho biết rằng: mặc dù vẫn còn nhiều điều ngang trái trong lúc sơ giao thất đó, song người minh dẽ thông cảm với người đồng Chau (như Trung hoa, Nhật Bản, và nhất là Phi luật Tân) hơn là với các giống người khác, vì cùng một nguồn văn minh, cũng một nếp sống cả vật chất lẫn tinh thần, cùng một thái độ văn hóa với nhau thì dễ « chịu đựng » nhau trong khi phải va chạm thường xuyên với nhau, về lý luận cũng như về « ăn, ở, ngủ » nữa.

4.— Diễn viên

Rồi đến ban diễn xuất thi đây là cả vấn đề « chủ lực quân » đây: thành hay bại, thành rắng phải dựa vào các cấp chỉ huy (ban lãnh đạo về tiền, về việc, về máy, về người), nhưng phần lớn là vẫn phải nhờ vào những người linh tiền tuyển, luôn luôn có mặt trên màn ảnh, luôn luôn trực tiếp... chiết đấu: là diễn viên.

— Thị kiếm đâu ra diễn viên lánh nghề bây giờ? Làm gì có trường huấn luyện?

Đó là quyết thắc mắc đó, có hai chủ trương:

a.— *Diễn viên chuyên nghiệp*, được dùng trong mấy cuốn *Kiếp Hoa*, *Nghệ thuật và Hạnh phúc*, v.v..., vì tin vào tài năng sẵn có của họ, và nhất là có thể

trồng mong vào kỹ luật nhà nghề của họ. Song tru diêm dã là ở chỗ đó mà nghiệp điện của họ cũng lại chính là ở chỗ chuyên nghiệp của họ: nói theo giọng nhà nghề thì sự « mèo mò » của nghề nghiệp » đã làm cho họ « *Bóng Cái tượng trên màn ảnh* », thành thử từ ngôn ngữ dẽn cù chỉ, nhất là các khoé biểu hiện của nét mặt của họ, đã khiến cho hàng sành sỏi lành nghề phải lo cho tương lai họ ở trong địa hạt phim. Chúng cờ: là ngay đến bước đi của họ, vì quen vận chuyển ở một khoảng đất, bè ngang dám bầy thước, bè rộng bốn năm thước (là sán khấu hiện thời của kịch trường) nên chuyển sang thửa đất rộng vô cùng tận (là màn bạc) thì « nó lúng túng làm sao ấy! ». Một chứng cờ nữa: là quen sống ở trong một thế giới chỉ thu gọn vào có ba bức tường (bức tường thứ tư của sân khấu bao giờ cũng trống, vì phải quay về phía khán giả) nên đến khi được hoạt động ở trong thế giới có đủ bốn bức tường, nhiều khi lại có cả trần nữa, thì lầm lũi họ cứ « tự nhiên phân vua với bức tường thứ tư », nghĩa là họ hay... day mặt ra phía khán giả: thành thử « tự nhiên » họ mất vẻ tự nhiên đi.

Áy là, trong lúc nghề mới này mầm nảy, đã là kẽ thưa thời thi còn ai dám dã động đến chuyện đòi hỏi ở diễn viên một kiến thức phổ thông về mọi ngành sinh hoạt liên can đến cốt truyện họ diễn, đòi hỏi ở họ một mó hiểu biết tường tận về nghề họ, về tâm lý, về nhiệm vụ của họ nữa.

Rút lại thi diễn viên chuyên nghiệp có đủ năng lực nuôi sống nghề một cách đều đều trong lúc này, nhưng khó lòng nâng cao nỗi nghề lên mức độ xứng đáng của nó. Tuy vậy một Kim Xuân, một « vai sực tác » trong K.H., một Lê Khanh, một Ái Loan trong N.T.V.H.P. cũng có thể cho ta đặt hy vọng vào phái chuyên nghiệp, khi họ được trưởng và được « lầy nǎo » bắn hơi về cả hai khía kiến thức và chuyên môn;

b.— *Diễn viên... tài tử*, được « mời » đóng trong mấy phim *Bến Cầu*, *Hai thế giới*. Ngày về vì tin vào lòng yêu nghệ thuật và vào nền hiếu biết — dĩ nhiên là trong đổi thói — của họ về nghề.

Nhưng chính bởi ngay cái vị trí « tài tử » của họ, mà Nghề khó thành nghề lâu dài bền bỉ được: cũng như cảnh kịch nói, « thủ lâm thi đóng chơi, diễn chơi, và... chơi chơi » rồi, xong chuyện là lại xếp mũ măng cành dại vào một xó sân khấu, để dì làm « cái nghề chính của mình », thura là nghề khác nghề... tài tử. Do đó, do cái chỗ họ nhận định thiên lệch về Nghề nghiệp như vậy — chơi chơi cơ mà! — nên mọi việc hướng dẫn, điều khiển họ thật cả là một chuyện... lập

(xem tiếp trang 32)



Chiều sương

Theo gót quân hành giữa chiều sương xuống.
Chợt nhìn em nơi đồi núi hoang vu.
Gió chiều khơi với rừng thẳm âm u,
Em thơ thản quãng đường xa thưa vắng.
Chừng lạc bước sao mà em lặng đứng?
Tôi ngập ngừng chân bước quá phản vân.

Tôi chợt nhớ tối bao nhiêu chuyện trước
Phải chăng em là người của ngày xưa?
Nơi gió ca trăng và lúm ngát hương mùa
Vì ly loạn em tìm lên núi dốc.

Đường tan cùi biết bao nhiêu gian khổ,
Mẹ già, rời một buồm bồng chia ly,
Người anh ngoan cung đã sớm phân ly,
Đau đớn quá, em u sầu biết mấy!
Gót luân lạc em long dong từ đây,
Má kém hồng và môi kém màu tươi
Chiếc miệng xinh em vắng hân nụ cười
Mong mỏi mãi mà người anh chẳng gặp.

Tôi bước xa rồi chắc em thồn thức,
Cành chia lìa đau đớn biết bao nhiêu.
Chiều sương tan, sương lại xuống bao chiều.
Nhưng ai nhớ buổi chiều xa xôi ấy...

NGUYỄN HUYỀN SƠN

Vô đè

Tôi khóc trên mùa hoa ly loạn,
Người đi săn cỏ mép phong sương
Đôi chân lạc hướng tung ngao ngán
 Tay ngửa xin trời một ánh dương!

Tôi đến, hoa phai, tình cung nhặt,
Gái trai no ú cỏ phong tràn.
Gục đầu lịm dưới muôn màu sắc,
Chịu nát tâm hồn, tan tát thân!

Họ tưởng tượng-lại là quá khứ,
Cười trên đau khổ của muôn người.
Vu vơ chép tiếp thiên tình sùi,
Khi cá non sông khát mặt trời.

Tôi đến, cung đàn đang ủy mi,
Rượu dâng men thắm, ý: dâm cuồng
Những chiều yêu dấu, anh bén chí...
Chả lẽ ngàn năm diễn một tuồng!

Đôi áo bao lấp trên xác thịt,
Vòng tay mây lược trước kim tiền.
Ô hô những kè đi tìm Chết,
Rượu uống say rồi, quên, cứ quên!



Khoái lạc chưa là Tây-trúc xù,
Thì xin quay lại ngó thêm đời.

TA KÝ

Tôi nhận thấy rằng trong những tiếng kêu gọi của rất nhiều người hân giờ đối với sự đòi hỏi cần thiết trong giới văn nghệ, sự đòi hỏi thiên tài sinh sản cũng kè là rất thành đạt. Ở đây hiển nhiên có thể lấy hai sự làm phán chung: Một là bây giờ chưa có đến một vị thiên tài, hai là chúng ta đối với nghệ thuật bây giờ rất nỗi chán ghét và bạc đãi. Thiên tài cưu cánh có hay không? Có thể có lầm, nhưng chúng ta và Kẻ khác chưa trông thấy nó thôi. Giống như căn cứ vào sự nghe thấy, thì có thể nói ngay rằng không có; không những ihiên tài mà cả đám người dân chúng có thể làm cho thiên tài sinh sản ra cũng không.

Thiên tài đâu phải là những con quái vật tự sinh trưởng lấy ở trong chốn rừng rú hoang dã, xuất hiện của nó là do trong đám người dân chúng có thể làm cho thiên tài sinh trưởng mà ra, thành thử không có đám người dân chúng như vậy, thì hẳn là không có thiên tài. Có một lần Napoléon đi ngang qua núi Alpes, ông ta nói rằng: Sánh với núi Alpes, ta còn cao hơn biết mấy! Như vậy là anh hùng và vĩ đại biết chừng nào, nhưng, các bạn đừng quên rằng phía sau lưng của Napoléon có rất nhiều binh lính; giá như không có binh lính thì chỉ có đường cho kẻ địch ở núi bên kia bắt cóc hay bị đuổi về; cử động và ngôn ngữ của ông lúc bấy giờ đối với giới hạn của người anh hùng tuyệt nhiên cách biệt; thuộc về một loài với những kẻ mà thiên tài cho là điện khùng, cho nên tôi tưởng rằng: Trước khi đòi hỏi có thiên tài sinh sản, trước hết phải đòi hỏi có đám người dân chúng có thể làm cho thiên tài sinh trưởng.

Vì như muốn có cây tốt, muốn thường thức hoa đẹp, điều kiện thứ nhất là cần phải có đất tốt; không có đất tốt là không có bông hoa và cây tốt; cho nên sánh với bông hoa và cây cối đất đai còn trọng yếu và cần thiết đến nhường nào. Bông hoa và cây cối không thể không nhờ có đất đai, cũng như Napoléon không thể không có binh lính vậy.

TRƯỚC KHI CHUA CÓ THIÊN TÀI

Nhưng mà luận điệu và xu thế của xã hội hiện giờ, một mặt quyết đòi hỏi có thiên tài cho được, một mặt thì lại đì giày xéo nó, tiêu diệt nó, cho đến nỗi chút đất đai để săn sango quết nó cũng muôn quết sạch luôn.

Cái phong khí của đám người chung quanh mà như vậy là bụi bặm, chó không là đất đai, ở trong chốn đó không thể vun quết, bồi dưỡng cho cây cối và hoa quả được.

Ngay bây giờ các bạn ngồi ở đây, tưởng rằng chín phần mười đã là muốn có thiên tài sinh sản, nhưng mà tinh hình lại như thế, không những sản sinh thiên tài là chuyện khó, mà gây đám đất đai để vun quết và bồi dưỡng thiên tài cũng là khó khăn rồi. Tôi tưởng rằng thiên tài phần nhiều là trời phú cho, còn đám đất để vun quết, bồi dưỡng thiên tài, hình như chúng ta ai cũng có thể làm được. Hiệu quả của sự làm đất ấy, so sánh với sự đòi hỏi thiên tài còn thiết thực hơn nhiều; bằng không, dù cho có trăm ngàn thiên tài đi nữa, cũng bởi vì không đất, không thể đám mâm này chõi.

Điều kiện của việc làm đất đai là cần mò rộng tinh thần, ấy là thu nạp lòn sóng mới, cởi mở những lè lõi cù kỹ, có thể dung nạp và thấu hiểu sự sinh sản những thiên tài tương lai là như vậy. Vì không sợ đi làm những việc nhỏ mọn, nếu có trè sáng tác lè tát nhiên là sáng tác, bằng không thì phiền dinh, giới thiệu, thường thức, duyệt đọc và tiêu khiển đều có thể cả. Đem văn học mà làm món đồ tiêu khiển, nói ra nghe hình như có chút nực cười, nhưng đem so sánh với kẻ mà đi tàn sát nó, giày xéo nó, kết quả lại tốt đẹp hơn nhiều.

Đem đất đai mà so sánh với thiên tài, lè tát nhiên là không đáng kể, nhưng không là kè kién chõ, tài tình xuất chúng, cũng e khó mà làm được; chẳng qua việc do ở người làm sánh với cái thiên tài trong rồng của trời phú cho có bảo đảm hơn. Điều này, là chõ vĩ đại của đất đai, cũng là chõ trái lại có hy vọng to lớn hơn hết. Vả lại còn được báo đáp trả lại, ví như cảnh hoa rực rỡ trong đám đất ấy mọc lên, người ta, ngầm nghĩa nó lè tát nhiên là lấy làm sung sướng, đất đai cũng có thể ngầm nghĩa và sung sướng, chẳng phải là bông hoa một mình mà thôi, ấy mới là cái lòng mở rộng và tinh thần vui sướng — Xem như là đất đai cũng có linh hồn vậy.

LÓ TẤN

(Tạp văn « Nám Mô »)

Ló canh Chuyên dịch

VĂN NGHỆ QUỐC TẾ



ÁCH LÀI TRI của những quán rượu ở làng tôi không giống những xìr khác. Quán nào quán nấy đều bày ở trước cửa một cái tủ rượu hình chữ L ôm theo góc đường ở những ngã ba hay ngã tư. Trong tủ ấy luôn luôn chuẩn bị sẵn một nồi nước nóng, để có thể hâm rượu cho khách hàng vào lúc nào cũng được.

Vào buổi trưa và buổi chiều, thuyền phu phen trong lảng sau khi nghỉ việc, đều tề tựu chung quanh tủ rượu, mỗi người quẳng ra bốn đồng tiền (1) để mua một chén rượu — Đó là hai mươi năm về trước, chờ ngày nay, mỗi chén phải đến mươi đồng tiền — để nhâm nhì sau những giờ nhợt mệt.

Nếu họ chịu tiêu thêm một tiền nữa thì có thể mua thêm một dĩa măng xào mán hay một dĩa đậu hủ rang để làm mồi nhậu rượu. Và nếu họ xài lớn hơn, đám tiêu thêm mươi đồng tiền nữa thì sẽ thêm được một dĩa thịt thật ngọt. Nhưng những người này, phần nhiều là hạng « áo ngắn » (2) chắc không xài lớn như thế được. Chỉ có hạng « áo dài » (3) mới ung dung tiền thẳng vào quán, chõ cõ sấp bàn ghế hàn hỏi, để kêu thịt kêu rượu mà ăn uống hả hê.

Từ năm mươi hai tuổi, tôi đã vào làm công cho quán rượu Hâm Định ở ngay cõng lảng. Ngày đầu tiên bước chân vào quán, ông chủ bảo với tôi: « Tao trông mày lò khờ quá, sợ tiếp đãi những ông « áo dài » không được chu đáo, thời hãy ở tạm ngoài tủ rượu kia mà giữ chức đóng rượu cho những ông « áo ngắn ».

Nhưng ông « áo ngắn » ngoài tủ rượu mặc dù dễ tiếp đãi hơn, nhưng một đời khi cũng có vài người khó tính. Những người ấy trước khi mua rượu, phải lắc cái bình đựng rượu xem chúng tôi có chứa sẵn nước lạnh ở trong không, xong họ trao cho tôi đóng rượu, và phải nhìn tận mắt thấy tôi đóng rượu thật từ trong hũ ra, và cuối cùng phải nhìn tận mắt thấy tôi đặt bình rượu vào trong nồi nước nóng để hâm rồi họ mới yên lòng.

Dưới sự « kiểm soát » gắt gao đó, muốn pha lén một ít nước lâ vào trong rượu không phải là một chuyện dễ. Vì lý do đó mà mấy hôm sau, tôi bị ông chủ phản nản là không thể « làm tròn nhiệm vụ ». Nhưng ông chủ vì nề người giới thiệu

(1) Tức tiền đến bên ta.
(2) Bên Trung Hoa, những người giàu có danh giá ra đường đều phải mặc áo dài.
(3) Côn hàng nghèo nàn thi mặc áo ngắn.

của tôi, nên không thể đuổi ngay tôi được, buộc lòng phải giáng xuống một bục, chuyên môn giữ chức hâm rượu mà thôi.

Từ ngày ấy trở đi, tôi phải suốt ngày ngồi sau tủ rượu chuyên chú vào công việc của mình, mặc dù không có chỗ nào sơ sót, nhưng trong lòng lấy làm buồn tazel. Vì ông chủ thi lâm, làm lý suối ngày, khách hàng cũng không có người nào vui tính, thành thử ra tôi phải sống trong một bầu không khí rất là khô thở. Họa hoán một đôi khui, cõ bác đồ trong lảng đến uống rượu thì mới có vui cười chút đỉnh, cho nên mãi đến ngày nay, hình ảnh bác đồ vẫn còn ghi sâu trong ký ức.

**

T RONG những khách hàng của quán rượu Hâm Định chỉ có bác đồ là người mặc « áo dài » mà đứng uống rượu bên cạnh tủ.

Bác đồ vóc người cao lớn, gương mặt xương xuong phủ một màu xanh nhợt nhợt. Lão lòn trong những nếp nhăn trên mặt đồ, người ta thấy vài cái theo năm ngang dọc đó dày, cái đầu đã bạc hoa râm thi bù rỗi suốt năm. Mặc dù là bác mặc « áo dài », nhưng đã hỏng nhiều chỗ, và cơ hồ như mười mấy năm nay chưa có giặt lắn nào thì phải. Mỗi khi bác nói chuyện với người, bác luôn luôn sở hữu những lá « chí hõ dã dã » để cho người ta không biết đâu mà nghe.

Hỗn mồi lán bác đồ để uống rượu, thi những khách hàng trong quán đều ngồi và bắc ta viết chữ rất tốt, còn viết thuê cho người để mà độ nhứt. Tuy rằng bác có một cái xó là hay uống rượu, bẽ chép sách cho người ta không được bao lâu rồi liền lấy bút nghiên sách vở của người ta đem bán đi để mà uống rượu, nên dần dần không ai dám thuê viết nữa.

Trong tinh cảnh ấy, bắt buộc bác phải đi đến chỗ phải xin ăn. Song từ ngày bác đồ quen biết quán rượu Hâm Định đến nay, thi bao giờ cũng sống phẳng. Tuy nhiên thỉnh thoảng vì không đủ tiền phải thiếu chõi, bác kêu ông chủ biến tèo mình lên tấm bành đê nhứ, rồi it lâu thì đem tiễn đến trại, chõi không quét bao giờ cả.

Bác đồ uống xong nửa chén rượu, gương mặt đồ vì thẹa khi này đã bắt đầu dửi lại, nhưng ông khách hàng lại hỏi:

— Bác đồ, tôi hỏi có phải bác hay chữ thật không?

Bác đồ lạnh lùng nhìn về phía người đã hỏi bác, khẽ nhếch mép mà không trả lời.

Một người khác lại hỏi tiếp:

— Tại sao bác lại trả vỗ chuỗi mũi thí?

(4) Ý nói hàng quán từ khai đến bước đường cùng sẽ bị phường iều nhân khinh khii.

BƯỚC BƯỜNG CÙNG

Tạp văn của LÓ TẤN ★ NGUYỄN KHÁNG dịch



Câu nói này vò tinh đánh ngay vào chỗ thương tâm của bác, gương mặt của bác lúc khắc sa sầm ngay xuống, bác đưa cặp mắt

hở đờ nhau vào quang khống. Rồi như cảm xúc một cái gì, bác thì thầm xò ra một tràng chữ dài. Lê bù nhiên là những ông khách hàng trong quán lại cười rộ lên. Một lần nữa, không khí vui tươi lại bao bọc lấy gian hàng.

Trong những trường hợp đó, tôi có thừa dịp mà cười giãn hả hê, không sợ ông chủ rầy la nữa. Lại được cái ông chủ mồi khi gấp bác đồ, đều đưa những câu hỏi mỉa mai chua chát dỗ ra, để làm cho khách hàng cười chơi.

Bác đồ tự xét biết mình không thể chơi với hạng người lớn được, nên chỉ nói chuyện với trẻ con.

Một hôm, bác đồ hỏi tôi :

— Em có đi học không?

Tôi chỉ gật đầu lấy lệ. Bác đồ ngầm nghĩ một chút rồi hỏi tiếp :

— Có đi học thi để Bác thử tài một chút nhè ! Bác dâng ăn đậu hủ đây, chử « hối » viết như thế nào ?

Tôi thầm nghĩ : bác đồ là người hen không khác những kẻ ăn xin ngoài đường xó chõ, mà lại thử tôi nữa à ? Rồi xáy mặt ra chỗ khác không để đến xá gi đến. Bác đồ đay một hồi lâu, không thấy tôi trả lời bèn nói một cách rất thiết yếu :

— Em không biết viết à ? đê bác dạy elo... nhớ lấy, phải ghi nhớ lấy những chữ này, ngày sau lam được ông chủ rồi còn phải dùng mà biên sô sách đấy.

Trong bụng tôi nghĩ thầm, địa vị của tôi ngày nay với địa vị của ông chủ quán hays còn cách xa lầm, ai hỏi đâu mà lo xá thê ? Hơn nữa ông chủ của tôi từ ấy nhẫn nay trong khi biên sô cũng không dùng đến hai chữ đậu hủ. Bác đồ rõ lầu thầm quâ ! Tôi dâng bâng quo,

— Ai cần bác dạy, chử « hối » mà không biết à ? thi cứ viết thảo dâu ở trên và chử « hối » là « vè » ở dưới chử gì nữa ?

Về mừng rỡ vụt hiện rõ trên nét mặt của bác đồ. Bác lấy hai cái móng tay dài lướt thượt gó nhẹ nhẹ lên trên mặt tủ, gật gù :

— Đúng rồi, đúng rồi... nhưng chỉ có một chữ hối mà có bốn lối viết, em có biết đủ hết không ?

Tôi càng bực mình, trè môi rồi đi thẳng. Bác đồ vừa nói vừa lấy ngón tay châm vào rượu để viết ra bốn lối chữ hối, nhưng thấy tôi không sờ sắng, bèn lặng lê thô dai, hình như tiếc rẻ một cái gì...

(còn một kỳ)



LỜI IV

Minh, Hồng, Kép dàn, Đào hát

MINH.— Các người ngồi cả gian bên kia. Mang rượu, đồ ăn đây ra mà chia nhau. Nào, các cô... (đẩy giọng hát có dấu) Hồng Hồng Tuyết Tuyết... Đây, rượu cứ rót tràn đì... Uống cho say, hát cho hay, đàn cho ngọt... Có cần thêm tiền nữa không? Đây, thường thèm cho các người hai trăm... (Tay xòe tập giãy bạc).

TUYẾT HỒNG (nói nhỏ).— Anh cất bạc vào túi đi.

MINH (hạ giọng).— Phải, anh xấu hổ lắm... Nhưng mà được vui ở đây...

TUYẾT HỒNG.— Anh cứ vui lên...

MINH.— Ngày mai anh sẽ đi, anh rời bỏ nơi đây... Nào rót rượu di chúc, (với các tay đàn) lên giày đàn, (với các đào hát) cất giọng hát đi... Tôi muốn cho ai này đều say sưa, vui vẻ cả, vui say cho đến trời sáng... (Lầm bầm một mình). Cho đến trời sáng...

TUYẾT HỒNG.— Anh Minh! trở lại đây... Em thấy anh có vẻ buồn lâm. Sao thế? Anh mải nghe hát đây tr?..., Anh Minh này, thế mà em đã yêu hắn suốt năm năm trời!... Khi đến đây, em còn pháp phỏng không biết em phải nói những gì... Cho đến lúc nhìn thấy hắn... thì tưởng chừng như ai đó cả một thùng rác bẩn lén đầu em... Em không nhắc đến chuyện này nữa đâu, anh đến gần em, em có chuyện cần nói với anh. Em yêu một người ở đây. Anh có biết là ai không...

MINH (sung sướng).— Không.

TUYẾT HỒNG.— Một người vừa rồi vào đây, với bao nhiêu cảm thán, vui tươi. Anh Minh, nghe em nói đây này... Em yêu một người ở đây. Anh thử nói tên xem ai nào? Đề em nói ra nhé...

MINH (bung lối hai tai).— Dũng, dũng. Em đừng nói ra! Anh không thể chịu được nữa... Tất cả những gì anh đã làm đều chỉ vì tưởng là anh đã mất em... Em có hiểu cho anh không? Sau những giờ tim kiém em, đi ngoài gió lạnh, trời dày sao... anh vào đây, đã đem theo đám thảm, vui vẻ... phải, vì lòng anh dù tan nát, nhưng anh vẫn nguyên... vì gặp lại em. Anh chỉ nhìn thấy em rồi thôi, vì anh đã nhất quyết rồi! Đối với em, anh chỉ còn một lòng yêu đậm thắm, mởi mè, không đòi hỏi em phải đến đáp lại... Không phải vì ghen, vì oán người cũ của em đâu. Đó là người tình đầu tiên của em. Anh tưởng là em vẫn còn yêu hắn. Anh tưởng là em sung sướng. Còn anh thì anh chẳng cần gì dời nira. Cuộc sống đối với anh không còn có nghĩa gì nữa. Anh đang đi tới cái chết! Thế mà bây giờ... bây giờ em lại ngoi lời yêu anh.

TUYẾT HỒNG (cầm tay Minh kéo sát lại).— Anh

Minh, em yêu anh! Anh tha lỗi cho em đã làm khổ anh chứ? Yêu em, anh nhé!... Hôm nay em không phải là người như trước nữa, em hiều rồi... Chưa có ai yêu em như anh...

MINH.— Em thấy máu dày không?

TUYẾT HỒNG.— Đừng nhắc tới chuyện ấy. Anh ngồi xích lại gần em thêm nữa. Gần nữa, gần thêm nữa, thế. Khi chúng mình yêu nhau!

MINH (nói lớn).— Mặc tất cả!

TUYẾT HỒNG.— Phải. Mặc tất cả!

MINH.— Anh không còn muốn nghĩ đến gì nữa. Anh không còn có ý nghĩ gì nữa hết... Anh sung sướng một bên em!

TUYẾT HỒNG.— Thế thi uống rượu vui mừng cho đôi ta nhé! (Rót đầy hai ly).

MINH.— Anh muốn đêm nay dài vô tận, trời đừng sáng nữa!

TUYẾT HỒNG (ngã người ra sau, đưa ly rượu của mình cho Minh).— Em say rồi, mà anh thi chưa say.

MINH.— Anh đang say nhiều chuyện khác hơn là say rượu!

TUYẾT HỒNG.— Họ còn đàn hát ngoài kia.

MINH.— Chúng mình ra đấy đi.

TUYẾT HỒNG.— Phải đấy! (Hai người đến trước cửa sổ trông ra đám người đàn, hát). Trời đã mờ sáng rồi... (Hồng lảo đảo. Minh xốc Hồng lên). Anh bé em đi... (Minh đặt Hồng xuống giường, ngồi sát lại). Đứng, đứng... chốc nữa. Em đã thuộc về của anh, nhưng không phải ở đây, gần bên những người kia...

MINH.— Không, anh không có ý nghĩ thế đâu...

TUYẾT HỒNG.— Em biết... anh điên cuồng thế, nhưng tâm hồn của anh thanh cao, dịu dàng... Đêm nay là đêm điên cuồng chót của chúng mình... Kể từ đây, em là vợ của anh. Anh cứ ngồi yên thế. (Đọng nói yếu dần). Em là vợ của anh. Anh sẽ đưa em đi xa... về nhà quê... Anh Minh à, chúng mình đi... đi xa chốn này... về đồng ruộng... em nhớ đồng ruộng lâm cõi... Minh... Anh... (Hồng say lâng. Minh ngồi lặng nhìn một lúc rồi đứng lên, nhìn quanh phòng. Mấy ngọn nến tàn dần. Minh đến gần cửa sổ. Tiếng đàn hát đã tắt. Im lặng bao la. Trời ảm đạm bên ngoài. Minh rung mình, rồi rút trong túi ra một ống thuốc nứa, từ từ bỏ mướp viên vào ly rượu, khuấy lên. Minh cầm ly, đến gần nhìn Hồng vẫn ngủ yên rồi đưa ly lên môi. Hồng tỉnh dậy). Anh Minh... em lạnh... anh đâu? Anh làm gì mà không ở gần em? (Ngồi phắt dậy nhìn Minh).

MINH.— Trời sáng rồi... Anh không thể sống được nữa. Anh đã nguyện với mình như thế rồi!

TUYẾT HỒNG (nhấn cái ly trên tay Minh và ống thuốc nứa trên bàn, giật lẩy ly).— Sao anh lại tự tử? Anh sợ gì?

MINH.— Anh không sợ gì cả. Nhưng mà anh xấu hổ, xấu hổ lắm!

TUYẾT HỒNG.— Vì máu ở tay anh?

MINH.— Không, máu không đáng kể... nhưng mà tiền!

TUYẾT HỒNG.— Tiền gi?

MINH.— Tiền của Loan mà anh đem theo mình từ hôm nay... anh đã phung phí đi cả rồi... anh chỉ là một thằng ăn cắp!

TUYẾT HỒNG.— Chúng mình sẽ hoàn lại số tiền đó! Anh cần bao nhiêu thì em đưa. Bây giờ cái gì của em là của anh. Chúng mình đến xin lỗi với cô ta rồi đi. Trả tiền cho cô ấy, nhưng anh chỉ được yêu một mình em thôi nhé!... Nếu anh còn yêu cô ấy thì em sẽ móc mắt cô ta cho mà xem!

MINH.— Anh chỉ yêu một mình em thôi! Anh chỉ yêu em, dù thế nào chăng nữa...

TUYẾT HỒNG.— Chúng mình sẽ làm việc để chuộc lại bao nhiêu lỗi làm xua nay... Tầm nói là phải làm việc. Em sẽ làm việc cho anh, em sẽ trung thành với anh, em sẽ làm tôi mọi cho anh. Chúng mình phải sống, dù có thể nào chăng nữa, em với anh vẫn yêu nhau, vẫn sống...

MINH.— Phải, gần bên em... (Hai người dung sắt nhau, im lặng).

TUYẾT HỒNG (giật mình giọng ú ớ). Ai thế kia? (Minh nhìn về phía Hồng đưa mắt và quay lại, thấy một người đang ở ngưỡng cửa bên phải).

CẢNH SÁT TRƯỞNG (giọng thấp và cương quyết).— Mọi ông đi với chúng tôi. (Minh bước đi một bước. Viễn cảnh sát trưởng ném mình qua một bên cửa mở rộng, thấy lỗ nhỏ đám đông ở ngoài với linh trắng).

MINH (kêu lên).— Tôi hiều rồi! (ngồi phịch xuống ghế).

CẢNH SÁT TRƯỞNG.— Ông Minh, tôi cho ông biết là ông bị cáo về tội cố sát thân sinh ra ông, cụ Nguyễn đạt Thành, vừa bị giết đêm nay.

MINH (chồm lên).— Không! Không phải tôi! Tôi không giết cha tôi!

TUYẾT HỒNG.— Lạy trời!

MINH.— Không phải tôi giết cha tôi! Không phải tôi!

TUYẾT HỒNG.— Ông ấy nói thật đấy... (quì ôm lấy cổ Minh). Em tin ở tôi anh, em tin anh!

(Viễn cảnh sát trưởng ra dấu, linh ưa vào phòng).

HẾT HÒI THÚ TƯ

(còn nữa)

Nguyên-lý chiến-lược và chiến-trường Á-châu

(tiếp theo trang 13)

Nguyên lý thứ năm là vỗn liêng về kinh tế và vũ khí cung giữ địa vị quan trọng ngang với các khả năng chiến lược, chiến thuật và kỹ thuật

Nhưng tất cả bốn yếu tố trên phải thuộc vào một yếu tố căn bản chiếm một nửa giá trị vỗn liêng. Đó là phương tiện vật chất theo đuổi chiến tranh. Vì nắm vững các yếu tố trên chỉ mới là một con buôn có tài kinh doanh mà thôi, nếu tài kinh doanh đó không có vốn hoặc ít vốn thì cũng chỉ đủ sức cầm cự với thị trường chứ không thể giành độc quyền trên thị trường được. Trái lại, nếu có nhiều vốn liêng nhưng không có tài kinh doanh thì lại là một thứ công tử bột phà sản mà thôi.

Tình trạng này nếu còn tồn tại thì cuộc đinh chiến ở vi tuyến 380 của Triều Tiên là diễn hình cho kết quả của mọi cuộc chiến tranh ở Á-châu ngày nay. Chiến tranh tất phải kéo dài và còn mang lại nhiều bi ai thảm đạm. Chiến lược của phe Nga cũng như sức mạnh cơ gi i của phe Mỹ, xét cho cùng đều dang mang nặng những nhược điểm ở nội tâm, một bên bắt lực trước không gian và thời gian, một bên bắt lực trước con người nên cả hai, dù muốn cũng chưa thể quyết định được chiến tranh Á-châu trong

hoàn cảnh lịch sử hiện tại, giải pháp quân sự không thể tinh viে hơn thua lúc này..

Tất cả hai bên, muốn bô khuyết những nhược điểm của mình cũng khó khăn lắm, súng ống không chính phục được tư tưởng con người và con người dù sao cũng không thể nhanh và mạnh hơn cơ giới và tiền bạc trong một thời gian ngắn.

Phải chăng! Sức mạnh vật chất có kết hợp được với chính nghĩa mới có thể thành sức mạnh vạn năng?



HỘP THƠ QUẢN LÝ

Chúng tôi có nhận được bưu phiếu của những Ông.

Sergent Mann, section D SP. 55.038 TOE	150\$
Nguyễn tiên Long, Hồng Hồi	168\$
Nguyễn Thủ, Thủ Lâm Đồng Hồi	100\$
Trần thanh Văn, Trésorerie Vientiane	108\$
Sergent chef Bùi the Thiêm, SP. 4.335	300\$
Phan văn Mẫn, Rochedort (France)	95\$
Tòng văn Phụng, Hợp Quán Thủ đầu một	60\$
Dương Quỳnh, Cù lao ré	220\$
Ngô lê Nhật, Trảng Bàng	60\$
Ha van Vui, Poulo Condore	240\$
Établissements Hồ Liên, Savannakhet	330\$
Nguyễn văn Cầu, Pakse	28\$
Tôn hưu Đại, Marrakech (Maroc)	80\$
Lâm tự Cung, Vientiane	100\$
Nguyễn hoàng Phò, Đà Nẵng	100\$
Hoàng công Hòa, Komtum	168\$

XIN ĐA TÀ

Col Indéformable

TOCODA

272, DƯƠNG THỦY-BINH CHỢ-LỚN



VỤ ÁN NÙNG CHÂU S của VIÊN LĂNG

XUÂN đọc kỹ lại một lần nữa tờ báo cáo của một trinh sát viên, rồi câu nhau :

« Sao độ này lại hay xảy ra nhiều vụ án ly kỳ như thế này. Vụ 12 lượng vàng chưa xong, nay lại tiếp thêm vụ thứ hai nữa. Thật là quá sức tưởng tượng. Rồi xoay sang, Xuân hỏi Nhường (một thám tử lành nghề) :

— Ý kiến anh như thế nào ?

Nhường đáp :

— Chính tôi cũng hết sức bàn khoán về vụ án này. Một người dân bà nông dân, ở một vùng hẻo lánh, trong phạm vi một quần hạt Thiên Chúa Giáo lại bị chết một cách bất ngờ. Vì tính? hẳn là không, vì người dân bà ấy chỉ là một nông dân quê mùa, tuổi đã ngoài 30, con lớn có, nhỏ có. Chồng là một người hiền lành. Gia đình sống từ mấy chục năm nay trong không khí bình lặng như những gia đình nông dân khác.

« Vì tiền? lại cũng không. Vì theo sự điều tra của tôi thì đó là một gia đình không nghèo mà cũng không giàu. Gia đình đó lại sống trong sự ngoan ngoãn trung thành với Thiên Chúa Giáo. Xét về dì vắng, thi cả hai vợ chồng ấy không có một cử chỉ hoặc hành động ngoan cố nào từ trước đến nay ».

Xuân hỏi tiếp :

— Việc khám nghiệm tử thi đã cho ta một tài liệu gì khả dĩ ra manh mối hay không?

Nhường trả lời :

— Tôi chỉ dựa theo tờ biên bản

khám nghiệm, và theo đó thi không có gì lạ cả, không có một vết tích nào khả nghi để lại...

Xuân cất dứt lời Nhường :

— Nghĩa là không có bác sĩ đến khám nghiệm và làng dã tự ý cho chôn cất tử thi ấy rồi phải không?

Xuân chưa dứt lời, Nhường đã vội vã tiếp :

— Nếu tôi không đến kịp thi tử thi ấy đã được lấp cho chôn cất rồi đây.

— Nghĩa là anh đã mời Bác sĩ khám nghiệm lại rồi đây chứ?

— Vâng, mời anh xem nốt tờ biên bản khám nghiệm thi rõ.

Nhường đưa cho Xuân tờ biên bản và tiếp theo: không có gì khả nghi hơn ngoài ra vài vết tim trên má và ở hậu môn bị bài tiết.

Xuân bức rọc, lầm bầm :

— Một người dân bà chết, có lẽ trùng độc được, vì lý do gì? Thủ riêng? Chưa có tài liệu hoặc dư luận gì chứng thực. Dân chúng Nùng Chau bằng quang với cái chết đó lắm.

Đoạn Xuân kéo Nhường vào phòng riêng bàn việc. Một lát, hai người trở ra cùng cười xoá với nhau. Nhường bắn khoan hơn :

Tôi chắc lại là may rủi, chứ chưa chắc gì đã thành công.

Xuân nghiêm sắc mặt :

— Tôi thi tôi không cho nó là may rủi mà tôi chỉ ngại anh thiếu tài, Nếu kế hoạch này không đạt nữa thi tôi có thể cho đó là một cái chết thường mà thôi.

Bị kích thích, Nhường nhún vai : Vâng, thi cố gắng nhưng anh cũng đừng nóng quá làm cho tôi khó mà bình tĩnh trong công việc.

Nhường hỏi :

— Anh nói mập mờ là thế nào, tôi

không hiểu, vì chính chúng tôi cũng đã hết sức dò dẫm tin tức mà vẫn vô vọng.

Xuân chậm rãi :

— Tôi nói mập mờ là kỹ thuật điều tra của chúng ta chưa thực sự đi sâu vào dân chúng, chưa tận dụng hết khả năng của ta để khai thác tin tức của họ. Anh còn là gì tầm lý dân chúng miền quê, họ rất hay tặc mạch và cũng rất có thể bằng quang trước mọi việc, vì họ không muốn định luân đến đời tư. Tôi nói chúng ta mò mẫm là chúng ta chỉ làm việc bằng cách lượm nhặt tin tức không xác đáng và chưa có phương pháp gọi cho họ có một sự phản ứng trước một việc bất bình, oan ức để họ phải nói cho mình những điều mắt thấy, tai nghe, hơn nữa họ là thuộc thành phần giáo dân, họ chuộng điều thiện và rất không tra điều ác.

Đoạn Xuân kéo Nhường vào phòng riêng bàn việc. Một lát, hai người trở ra cùng cười xoá với nhau. Nhường bắn khoan hơn :

Tôi chắc lại là may rủi, chứ chưa chắc gì đã thành công.

Xuân nghiêm sắc mặt :

— Tôi thi tôi không cho nó là may rủi mà tôi chỉ ngại anh thiếu tài, Nếu kế hoạch này không đạt nữa thi tôi có thể cho đó là một cái chết thường mà thôi.

Bị kích thích, Nhường nhún vai : Vâng, thi cố gắng nhưng anh cũng đừng nóng quá làm cho tôi khó mà bình tĩnh trong công việc.

✿

DẤU MÌNH trong bộ áo quần thầy giáo nửa tàn nửa cựu, Nhường tìm hết cách làm quen với trẻ em và gợi chuyện một cách khéo léo nhưng đã mấy ngày qua, Nhường vẫn dở dăm trong màn bí mật. Các cô thợ nữ, lúc đầu e lệ bẽn lẽn, dần dần đứng bên cái duyên dáng dịu dàng của anh thầy giáo trẻ ấy dám ra có cảm tình với Nhường và sau những giờ mệt nhọc với đồng áng, có cô đã đến xin học ba chữ. Một buổi tối, sau buổi học gần tàn, Nhường khiêu khích cô ấy :

Các cô học thí giỏi, nhưng còn kém lắm.

Các cô không vừa, đáp ngay :

— Thầy nói các em không hiểu; sao lại học iỏi mà kém?

Nhường mỉm cười thẳng thê trong cái mõi khiêu khích ấy và trả lời chậm chạp :

— Tôi nói các cô kém là phải làm, các cô đừng vội cãi. Các cô học thí giỏi nhưng các cô chưa giúp đời được việc gì cả.

Các cô ả ngạc nhiên nhau không hiểu, có cô lâu lính đáp ngay :

— Thị chúng em mời trợ trợ 5, 3 chữ mà thầy đã bảo giúp đời thi giúp cách nào. Làng em cũng có 5, 3 người học cũng đã khá mà đã làm được giấu.

Để che dậy nghề nghiệp của mình, Nhường tiếp :

— Tôi chỉ là một khách hàng quang không định luân đến nhưng thấy sự bất bằng nên tôi cũng ức cho số phận hẩm hiu của người đã chết mà tìm xem có gì là hơn để lôi những con người tội lỗi ra trước luật pháp.

Gọi đến từ mò, các cô tranh nhau bàn tán. Kẻ thi cho người dân bà đó ăn phải đồ độc, kẻ thi cho là một cái chết thường rồi họ kẽm gia đình của nạn nhân v... Trong lúc ấy, Nhường không quên ghi vào trí nhớ những câu chuyện của người này lẫn người nọ. Không để lỡ cơ hội, Nhường tiếp lời luôn vừa cười vừa nói : « Ngày giờ thi các cô có thể đi bắt kẻ sát nhân được chưa? »

Gài dược vào lòng tự ái của các cô. Nhường càng vui hơn và không để kéo dài, Nhường nói luôn :

— Tôi ở xa đây, nghe tin trong làng này có một vụ án mạng mà người thiệt mạng là một phụ nữ như các cô. Các cô chưa tìm cách nào giúp đỡ cho nhà trực trách khám phá ra vụ này cả. Lý ra các cô cũng là dân bà như nhau thi các cô nếu bệnh vực nhiều cho nhau để tìm bắt cho được quân sát nhân để bệnh vực cho người

dân bà bạc phận ấy và để xứng đáng là một người con hiền của Chúa và của Đức Mẹ trong công việc từ thiện mà các cô phải có bồn phận.

Các cô nhanh nhau :

— Các em mà bắt gi được, mà biết đâu mà bắt, thầy bay hỏi chuyện kỹ khơi quá.

Nhường đáp :

— Tôi nói bắt nghĩa là các cô tìm xem có biết được những gì thi mách lại chỉ bẽ trên đê họ biết mà tim ra manh mõi chứ có phải bắt là đi bắt ngay đâu, như các cô bắt cháu cháu ở ngoài đồng kia à.

Các cô ả cười vang lên trong đêm tối yên lặng của miền rừng núi...

**

DÀ mấy ngày nay, Nhường vẫn bắn khoan với công việc điều tra. Một vài tài liệu lượm lặt được vẫn chưa làm thỏa mãn được ý định của

quá, vì đã một tuần nay mà vụ án vẫn nằm trong màn bí mật. À quên, luôn dịp, báo tin mừng cho anh biết vụ án 12 lượng vàng ở chợ Huyện đã xong và không quên mang lèn cho món quà gọi là « thường ».

Nhường chụp lấy món quà ở tay Xuân :

— Tưởng anh cho quà gì quý hóa, té ra cho cà phê với kẹo.

— Vậy chờ anh còn đợi quà gì nữa. Ở chỗ khỉ ho cò gác này, anh được cà phê lẫn kẹo đê an ủi buổi sáng và đêm khuya là thú làm rồi.

Đùa anh vây thôi, chủ thú thật với anh là tôi khát cà phê đã mấy hôm nay. Phải hết sicc cực khổ mới nuốt trôi được tò chè xanh buổi sáng để lấy lồng bà con hàng xóm đây. Thời anh ngồi nghỉ đê tôi đi pha cà phê uống đỡ lạnh. Ở đây về đêm, sương xuống lạnh lắm.

Nhường loay hoay bên cái lò than nhỏ. Xuân không quên tò mò với chàng tài liệu và bắt đầu vào câu chuyện :

— Thế nào, anh Nhường, có ngón việc đến đâu rồi?

— Đã có một vài tia sáng. Tôi đương tiến hành thêm.

— Tia sáng ấy chắc hẳn là vụ cõi « o mõ » trong một buổi tinh tú ở khu rừng cảm chử gi?

Nhường dương lui cui với lò than, nghe Xuân nói bỗng ngạc nhiên hỏi Xuân :

— Ủa, sao anh lại biết trước rồi?

Nếu tôi không làm thi chính buổi chiều nay tôi vừa được nguồn tin xác thực ấy.

Xuân chậm rãi :

— Anh lại lẩn thân mất. Nếu anh không quên thi bắt cứ một vụ điều tra nào tôi lại không có đến hai ba rẽ xô (réseau) ở trong đó.

— Thảo nào, mấy ngày hôm nay tôi lại được tin có anh thầy bối nứa quê nứa tinh tảng vắng ở vùng này, nhưng mà...

Xuân chậm chừ nhìn Nhường :

— Té ra anh lại con Nhungle, vậy những gì, anh cho biết nốt đê tôi tiện trả lời dày nhé.

(còn một kỳ nữa)





* NGƯỜI CHI EM, một sản phẩm ca ngợi sự dũng cảm của phụ nữ

L. T. S.— Chúng ta đã biết đến nền điện ảnh Pháp, Ý, Mỹ, Anh, Đức, Nhật... qua những phim chiếu ở trong nước. Vừa rồi màn ảnh Saigon lần đầu tiên chiếu một cuốn phim màu của Nga số. Nhân dịp này, chúng tôi xin恭敬 hiến các bạn một bộ điện ảnh một ít tài liệu về lịch trình tiến triển nghệ thuật thứ bảy của Nga.

NẾU chúng ta cho rằng nền điện ảnh của Nga « sinh đẻ » từ lúc có chế độ Sô viết thì không đúng hẳn, vì năm 1908 đã có nền điện ảnh của Nga hoàng, dưới thời hưng thịnh của Kerinsky trước khi phái « Bón sê vich » lên nắm chính quyền. Tuy vậy, không có bằng chứng gì để lại cho chúng ta rõ nếu không có một vài nhà chuyên môn về ngành nghệ thuật thứ bảy di cư sang đất Pháp. Chính những người ấy lại là những nhà nổi danh của điện ảnh Nga. Phái kề những nhà sản xuất phim đầu tiên trong đó có Ermolieff, Kamenka đã sản xuất phim của René Clair và của Jacques Feyder, những nhà thực hiện phim : Tourjanski, Starevitch, Protozanov và nhất là tài tử Ivan Mosjoukine.

Nền điện ảnh thật sự Nga khai sinh ngày 27 tháng 8 năm 1919, ngày nhà lãnh tụ Lénine ký nghị định quốc gia hóa nền điện ảnh thời Nga hoàng. Đó là dấu hiệu đặc biệt của thời kỳ mà chế độ Sô viết đang lúc còn phôi thai đã áp dụng vào nền điện ảnh. Khâu hiệu của Lénine đưa ra trong năm 1922 tóm tắt trong một câu ngắn nhưng vô cùng quan trọng : « Trong các ngành nghệ thuật, đối với chúng ta, điện ảnh phải kề là quan trọng hơn hết ».

Điện ảnh là một phương tiện tuyên truyền mạnh nhất và độc đáo nhất của nước Nga mới. Các kiệt phẩm

ĐIỆN ẢNH NGA

danh dấu những chặng đường quan trọng của giai đoạn điện ảnh cầm.

Điện ảnh cầm

4 tên trội nhất trong những năm đi đến thời điện ảnh nói vào năm 1930 (ở Nga có hơi chậm hơn các nơi khác vì thiếu dụng cụ) thi phái kề : Dziga Vertov, Serge-Michel Eisenstein, Vsevolod Poudovkine và Alexandre Dovjenko.

Vertov, là nhà quay phim thời sự, ghi lây thực tế của đời sống mà không phải sửa soạn gì cả.

Loại phim « Kino Pravda » điện ảnh thật) đặc dấn ông đến một lý thuyết thật sự. « Con người trước máy ảnh », là tác phẩm trọn vẹn nhất gìn dày, được chiếu trong các câu lạc bộ điện ảnh ở Pháp. Đò dẹt xa xôi của nhà điện ảnh Pháp Lumière, Vertov là kẻ tiên phong xây dựng những phim lịch sử, theo lối Tân tả chân của Ý.

S. M. Eisenstein sinh ở Riga năm 1898, mất ở Mạc Tư Khoa ngày 11 tháng 2 năm 1948, trước là một họa sĩ vẽ áp phích, rồi làm đạo diễn sân khấu, sau mới bắt tay vào công việc điện ảnh.

Ông là người được nỗi danh trong số các nhà điện ảnh Nga số. Phim thứ hai do ông thực hiện năm 1925, nhan đề là « Chiếc chiến hạm Potemkin » đến năm 1929 vang tiếng cả hoàn cầu. Đến các phim « Tháng Mười » (1928) và « Đường lối chính » (1929), thi mưu trí và tài năng của ông, nhưng đến phim « Bão táp Á châu » (1929), kết quả mới thật hoàn toàn mỹ mãn.

Eis enstein cũng không thực hiện được chương trình của mình. Đè Mè tây cơ quay một cuốn phim phong cảnh về lịch sử nhan đề « Que Viva Mexico » vào năm 1931-1932, Eisenstein lại cùng nhà sản xuất phim của mình trở về Nga bỏ lại hàng ngàn thước phim mà sau này có người đem và viu cho chiếu lên màn bạc. Những tài liệu đã chiếu lên cũng nói được cái thiên tài lỗi lạc của ông về sự kết hợp hình ảnh.

Poudovkine, một kỹ sư hóa học, một nhạc sĩ kiêm tài tử, nổi tiếng xây dựng vững chắc nhân vật của ông với một tâm lý sâu hơn Eisenstein. Phim cầm của ông có thể nói là những giọng hát bi ai quay quanh quanh các vị anh hùng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Bắt đầu là phim « Người Mẹ » (1927) quay theo tiểu thuyết danh tiếng của Maxim Gorki đã chứng tỏ điều nhận xét trên. « Hết thời Saint Petresbourg » (1928) chứng tỏ một lần nữa tài năng của ông, nhưng đến phim « Báo táp Á châu » (1929), kết quả mới thật hoàn toàn mỹ mãn.

Đến thời Saint Petresbourg » (1928) chứng tỏ một lần nữa tài năng của ông, nhưng đến phim « Báo táp Á châu » (1929), kết quả mới thật hoàn toàn mỹ mãn.



Nữ diễn viên vào hàng đẹp nhất màn ảnh Nga

Dovjenko, cựu giáo sư ở vùng Ukraine, một nhà biếm họa, đồng thời cũng là thi sĩ của thời kỳ ấy. « Zvenigora », « Xưởng máy » và nhất là phim « Lòng đất » (1932) diễn tả đất Nga Sô với con người nước Nga, không hoa hoè, hoa sói nhưng kiều kiểng diễm tinh cách anh hùng ca và có nhạc điệu làm kiều mẫu cho loại phim này.

Bên cạnh 4 tên tuổi nổi danh đó, phái kề thêm, cũng trong thời kỳ đó, Koulechov và Trauberg.

(còn một kỳ)

(Viết theo tạp chí SEMAINE DU MONDE)

GJANG TÂN

ĐỜI MỚI số 89

DI TRUYỀN HỌC

TẠI SAO NGƯỜI TA NUÔI RUỒI?

II

Vài điều nên biết về quái vật và quái thai

Ở thế kỷ thứ 18, có xảy ra một chuyện lạ này : trong đàn cừu của một trại chủ ở Mỹ bỗng xuất hiện một con cừu con có cẳng ngắn. Con vật không giống những con vật khác trong giống họ : cha nó, mẹ nó, bà con xá gần nôi, ngoại của nó đều không ai có cẳng ngắn như vậy.

Con chiên nhỏ không nhảy qua được một cái hàng rào thấp nhất. Lo con săn sóc con chiên quái thai đó và cho sinh đẻ thành một giống chiên mới lạ, có chân ngắn, giống « ancone ».

Thiên nhiên đã sáng tạo một ngoại lệ và con người đã lợi dụng ngoại lệ đó để làm ích cho mình.

Những trường hợp đó từ xưa đến nay chỉ xảy ra rất ít. Nhưng khi người ta bắt đầu nghiên cứu loài ruồi dám, người ta nhận thấy rằng trong một gia đình ruồi, những quái thai xuất hiện luôn và chẳng giống một ai trong dòng họ của chúng. Người ta thấy xuất hiện những đặc tính luôn luôn luôn mới lạ và những đặc tính ấy đôi khi di truyền qua đời sau.

Thỉnh thoảng, trong thiên nhiên, bỗng thấy xuất hiện ra những con thú hay những cái cây quái dị. Nếu những quái thai đó có một quái tật ích lợi cho chúng, thí dụ cỏ sừng dài hay cỏ gai nhọn để bảo vệ thân thể, chúng sẽ sống được dễ dàng hơn.

Biết đâu mỗi giống thú bay mỗi giống cây ngày nay lại không là con cháu của một quái thai ngày xưa. Nhưng thường thường quái tật tỏ ra có hại nên quái thai phải chết.

Mọi sự xảy ra như thế trong thiên nhiên : khi thi công lệc điều khiển, khi thi ngoại lệ. Luật di truyền và luật thai hình cũng làm việc một lần.

Ta không thể can thiệp vào đó để bắt thiên nhiên phải sáng tạo một số đặc tính di truyền mới lạ nhiều hơn hay sao ?

Trong số những đặc tính mới lạ ấy, có thể có những đặc tính sẽ có ích cho ta.

Thí dụ nếu thiên linh xuất hiện một con ngựa không lò, mạnh xấp đôi ngựa thường, để chờ đỡ cho ta. Hay một con bò cái không lò có thể nặn mỗi ngày ba thùng sữa.

ĐỜI MỚI số 69

Con người can thiệp vào thiên nhiên

NHÀ bác học Mỹ Meller đem chiếu quang tuyển X vào con ruồi dám và nhận thấy rằng quang tuyển X làm cho những đặc tính mới lạ xuất hiện độ một trăm lần nhiều hơn trong thiên nhiên.

Các nhà bác học đem trộn lẫn đủ trăm nghìn cách những đặc tính mới, tạo ra được những giống ruồi luôn mới lạ.

Họ học được nghệ thuật làm thay đổi vô cùng vô tận màu sắc của con mắt, hình dạng của thân thể, bờ dài của đôi cánh và luôn cả sự thợ, yêu của các cô ruồi. Họ tạo nên được một giống ruồi chỉ sống ba chục ngày, trong khi ruồi thường sống được sáu chục ngày. Họ lại tạo được một giống ruồi không lò sống lâu gấp đôi ruồi thường.

Họ cũng học được phép tăng giảm theo ý muốn số con trai và số con gái trong mỗi gia đình ruồi. Họ tạo được những gia đình ruồi trong đó có ba trăm con trai mà không có một gái nào, và những gia đình, trong đó trai lai chỉ có con gái mà không có một trai nào. Họ tạo được một thứ ruồi thấy ánh sáng thi bay đến, và một thứ ruồi khác thấy ánh sáng không bay đến.

Nói tóm lại, người ta đã học được phép điều khiển sự xuất hiện và sự di truyền của các đặc tính. Người ta đã nắn được những hình thể mới lạ, không phải bằng đất sét mà bằng chất sống.

Mỗi con ruồi thừa hưởng của cha nő số chủng tử, của mẹ nő số chủng tử.

Sự di truyền các đặc tính của thế hệ này qua thế khác đã diễn hành như thế.

Nhưng do đâu mà có sự xuất hiện những đặc tính mới lạ.

Chúng xuất hiện khi có một sự thay đổi trong chủng tử và giày ngũ sắc.

Các nhà bác học dùng đủ cách để ảnh hưởng đến giày ngũ sắc và chủng tử.

Họ dùng quang tuyển X, dùng radium, dùng những chất hóa học, dùng luồng điện, có khi chỉ dùng một con dao.

Hai nhà bác học Nga sô Karpetchenko và Chichavinskaya đã lấy một cây



cải bắp non và cắt ngắn. Ở chỗ cắt liền này ngay những mầm mới. Vài mầm đó lớn thành một thứ cải bắp lá, một thứ cải bắp không lò, to xấp hai hay to đến xấp ba lần thứ cải bắp thường.

Khi người ta nhìn tể bào của thứ cải bắp không lò đó trong kính hiển vi, người ta nhận thấy chúng có xấp đôi số giây ngũ sắc.

Con ruồi dám chẳng hạn có tám sợi ngũ sắc. Người ta phỏng chừng những sợi ấy chứa 4.000 chủng tử. Tùy theo thứ chủng tử, con ruồi sẽ thuộc giống này hay thuộc giống khác. Có chủng tử mắt trắng, có chủng tử mắt đen, có chủng tử minh vàng, có chủng tử cánh cong, có chủng tử nhiều lông, có chủng tử thiếu mắt, có chủng tử thiếu cánh v... v...

Các nhà bác học cũng đã vẽ được những bản đồ trên đó ta có thể thấy mỗi chủng tử nằm ở một chỗ nhất định nào trong sợi ngũ sắc.

Người ta đã dùng cách ấy để tạo một thứ lúa mạch không lò và một thứ đậu đũa không lò.

Nếu cứ theo cái đà đó mà tiến thi con người sẽ làm được nhiều sự lâng. Ngoài đồng sô có những bông lúa không lò. Trong vườn, cành cây sẽ trầu xuống dưới súc ngang của những trái cây không lò. Những ngựa không lò sẽ mang được những vật nặng, những bò không lò sẽ cho thêm nhiều sữa. Con người cũng có thể hóa rạ không lò nếu xét sự ấy có lợi.

Hiện nay, nhờ biết một số định luật của sự di truyền, người ta đã thử được nhiều kết quả tốt đẹp. Dùng những đặc tính đã có sẵn trong thiên nhiên, các nhà bác học đem trộn lẫn theo những thế thức luân luân mới lạ ; nhờ cách ghép giống và tuyển lứa, họ giày được những giống cây và giống thú luôn luôn mới lạ.

Khoa Di truyền học là một tiến bộ tốt đẹp của tri thức con người và hứa hẹn rất nhiều sự thực hiện bất ngờ trong tương lai, về mặt thực dụng.

Thu Hà

29

Văn đề điện ảnh
(Tin theo trang 21)

chính phủ giữa thời loạn : khó lòng áp dụng được phương sách nào, ngoài phương cảm tình cá nhân ra.

Mà cái món cảm tình, nhắt lại là cảm tình cá nhân, thì vốn nó rất là eo dẫn cho nên hôm nay « *thú* » thì còn cảm tình, đề mai đây « *thú* » thì cảm tình còn làm sao được nữa ? Thị còn nói gì đến kỷ luật, đến nhiệm vụ, đến « *kỹ nghệ* », đến kinh doanh, đến sự nghiệp nữa ? Đã bảo : thế nào là tài tử ? Chuyện !

Rút lại thì diễn viên tài tử, theo kinh nghiệm khai quan rút được ở hai cuốn K.H. và Ngày về (sắp ra đời), đã là những tay chiến sĩ xung phong chí nguyện có khi đi đến cảm tử (lúc đó thì công việc cứ chạy phảng phRYPTO), nhưng một khi đã « *phớt lờ* » vì một lý do, đối lúc hết sức là... vô lý, gi đó thi thôi ! « *súp de hết hơi, llop ga* » tất nhiên là phim « *ách lại* », do đó xảy ra bao nhiêu chyện trắc, bao nhiêu ẩn ức, và bao nhiêu chi bắc, ý eo, đề cuối cùng thi :

« Phim đi đường phim, tôi đường tôi... » khiến cho cán bộ phụ trách phải thở dài đến gõ đầu cung rúng mình, rồi ngừa mắt nhìn trời mà than rằng :

— Trời hối trời ! trời đã sinh ra xi nê, sao trời còn sinh ra... tài tử ?

Như thế thì sẽ kết luận ra sao đây ? Kinh nghiệm chưa xót đã dạy ta rằng : Nghè xi nê là một kỹ nghệ, nó phải chịu tuân theo những quy luật kinh tế gang thép (thì nó mới mong sống được) vậy thì ai muốn phụng sự nó (nghĩa là muốn cho nó sống để nuôi người phụng sự nó) tất phải tuân theo mọi quy luật (trong đó có kỹ luật) của Nghề. Bằng không thi thôi ! về nhà riêng mà làm... tài tử.

Mấy mục trên đây cốt sơ lược nhằm vào việc Tổ chức nghề điện ảnh. Một kỹ tài sẽ bàn về việc Sáng tác và việc Đóng viên của nghề.

N. D. T.

DẠY KHOA CHÂM CỨU

Trị bá bệnh

Một tháng thành tài.
Do Ô. LÊ CHÍ THUẬN truyền
Nhà số 50/8 đường Duy Tân
Tân Định (Saigon).

Ở xa viết thư đề cù trả lời.
Có bán sách CHÂM CỨU
THỰC HÀNH.

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ Út) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Chuyên trị :
Bệnh đàn bà và con nít
Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khán binh : Chiều từ 4 đến 7 giờ



THÁI BÌNH DIÊN LINH CỐ

Nhân hiệu « TÀU BUÔN »

Là một phương thuốc đại bàng cho Nam, Phụ, Lão, Ấu, làm cho khí huyết điều hòa, dày dặn, trơn nhuyễn, cơ thể trắng kiện, lại chuyên trị các bệnh ho, lao, tồn thương, bồi bổ não óc, dưỡng tinh huyết, nhuận phế kim, kiện tỳ vị, mạnh gân cốt.

Các nhà, Sí, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG, BINH nên dùng thuốc này vì là một phương thuốc điều linh ich thợ, đại bàng tăng lực phủ, công hiệu vĩ đại, chắc chắn không có thứ nào sánh bằng.

Thái bình DIÊN LINH CỐ, rất cần cho giới tri thức để bồi bổ tinh thần, mà mang não óc, và cũng cho giới cán lao để thêm sức khỏe, và bền dẻo hầu tất cả công việc nặng trôi chảy.

Tổng phát hành :

Nhà thuốc

THÁI BÌNH DƯƠNG
25, Rue des Artisans—Cholon
Có bán khắp nơi

TRẢ LỜI CHUNG NHỮNG CÂU HỎI CỦA CÁC ANH CHỊ EM 3 KỲ HỎI CHÚNG TÔI :

THUỐC RƯỢU 39 AN CÙ trị những bệnh gì ?

THUỐC RƯỢU 39 AN CÙ trị Phong thấp : Nhức mỏi tay chân. Ngứa lở móm mày.

THUỐC RƯỢU 39 AN CÙ chủ trị : ôi gân : Tê tay, Tê chân, Sụn chân, xui tay.

THUỐC RƯỢU 39 AN CÙ chủ trị : Bại thủng, Bại luồn không cử động được hay bấn thận. Phù thủng khô hay nước.

THUỐC RƯỢU 39 AN CÙ trị đứt bình bón uất. Đau lưng hay chóng mặt hay mệt rất mau công hiệu.

Uống liên tiếp hai hộp thuốc 39 AN CÙ thì thấy khoẻ lại, mọi bệnh đều thấy đỡ ăn ngon ngủ yên.

Được liệu dùng chế thuốc rượu 39 AN CÙ gồm có thuốc Bắc và thuốc Nam. Thuốc Bắc, thi có : Chánh Thục địa, Chánh Bơn qui, Chánh Sâm Cao ly và có vị Quế yem hộ rất đặc lực.

XIN ĐỀ Ý
Thuốc rượu



NGUYỄN AN CÙ

I Hộp 1 viên thuốc có cà bột quế giá 10 đồng

Bảo chế và Tổng phát hành nơi :

Số 54 Mac-Mahon—SAIGON

CHOLON : Quảng Ký, Minh Lý, Nam Hải—SAIGON : Bison và Phú Thọ Xuân (Chợ cũ)

ĐỜI MỚI số 89

GYRALDOSE

(Dược phẩm Chatelain)
Dùng vào việc vệ sinh kín đáo
của phụ nữ

Có bán khắp các tiệm thuốc Tây

TRỊ BẢO ĐẢM

Nếu không hết trà tiền lại
huồn cà tiền xe

Bịnh GINGIVITE Nướu răng chảy máu.

Ung xỉ máu—NOMA ung xỉ tầu mả

PYORRHIE—Nướu răng chảy máu.

UNG XỈ MÙ.

L'HALEINE FORTE — Hồi, thói miếng.

NGUYỄN-XUÂN

Tốt nghiệp y khoa

Chuyên môn bệnh nơi miệng
95 đường E Audouit — Bàn cờ, Saigon

VĨNH LỢI

Số 94 đường Tân Thành—Cholon

hay là

VĨNH HƯNG HIỆU

Số 19, đường Đô hữu Vị—Saigon

Lãnh làm cửa sắt, đặt ống nước,
máng xối, các đồ nhà tắm và cầu
tiêu v.v...



Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sản :

1.— I gối

BEKINAN Tiên

(Eupiquine activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thủ số 1 ban nóng trẻ em

2.— I hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

Kè từ nay quý Bà, quý Cô sẽ đang vira lòng vì « Song Hỉ Hoàn » chắc chắn là phương thuốc chuyên trị về bệnh máu huyết kém suy, ăn khói, ngon ngủ không được, béo bợ, sot ruột o chua, chảy nước dài, như đau chong mặt xám, bón uất...

Kinh nguyện không điều hòa, mỗi lần hành kinh đau bụng, nhức mỏi cùng mình đau lurgag.
Uống « Hoàn Cầu Song Hỉ Hoàn » máu huyết tốt tươi, da thịt nở nang, mịn màng, trẻ đẹp
lại và tất cả bệnh do máu huyết sinh ra đều hết.

Thật là một phương thuốc quý giá cho các hàng Phụ nữ.

TỔNG PHÁT HÀNH : HOÀN-CẦU DƯỢC PHÒNG

99, Quai de Belgique Saigon — Và có bán khắp nơi

33

TRUYỆN DÀI PHÓNG TÁC CỦA GIANG TÂN



Tóm tắt phần thứ nhất

Nhưng lâm quảng cáo cho những tảng chớp bóng khiêu dâm, những sách vở của bọn lão vẫn đố bát ca tụng thú nhục dục... được bày nhan nhản trong một thành phố chỉ biết ăn chơi truy lạc đem lại cái hại trước nhất cho đám trẻ của một xã hội chưa chịu chú trọng đến việc giáo dục chúng, từ cách giáo dục ở gia đình đến lối giáo dục ở nhà trường.

Hồng, Đô Ta... von thiếu niên ở cái tuổi 12 đến 13 cùng Liên, Mẫu, Tri... bọn thiếu nữ đồng tuổi, bọn chúng đều là nạn nhân của những con đê tinh thần của bọn lão vẫn đố bát và lối giáo dục thoái hóa mà chúng chịu ảnh hưởng. Bọn chúng đều là những trẻ con cắp sách đến nhà trường.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu là những nhóc mồ phạm có tư tưởng tiến bộ nhưng lại gặp bà Đốc là người nặng óc thủ cựu đã áp dụng một lối giáo dục lỗi thời, chẳng những không ích gì cho chúng mà còn xô chúng vào con đường hư hỏng, tội lỗi. Con Liên và thằng Đông là nạn nhân chính của cốt truyện. Hai trẻ sớm sa ngã vào đường lầm yêu và suýt hủy hoại cả một đời còn hứa hẹn nhiều ở tương lai.

XXVIII

Cả phòng phục tùng ý muốn của cô giáo. Nhiều phút im lặng trôi qua... Trò nambi giờ đặt cạnh giường Liên tố ý lo lắng hơn tất cả mọi trò.

Em bé trổ tráo luôn hồi. Chốc chốc em lại quay đầu nhìn về chiếc giường bên cạnh rồi với vã chui đầu vào chiếc mền, nức nở. Em lầm bầm nói hết những gì em cảm nghĩ như để bộc lộ cho hết nỗi lòng của em.

Buồn biết mấy nếu như Liên đi mãi mãi mà không về...

Con Mẫu dè dặt hỏi :

— Nói gì làm nhảm thế cô bạn ngày thơ của tôi ơi !

Liên đi dạo chơi với tinh thần của nó mà cũng tưởng nghĩ làm gì cho một xác chủ ?

Nói xong con bé cười hì hì, nhưng tiếp ngay đó có giọng phản đối :

— Như thế mà cũng cười được ấy à ? Một trò nỗi giận quá :

— Các chị không nhớ lời cô giáo Châu đấy ư ? Cô bảo là có thể xảy đến chuyện không may cho Liên đây !

Trong phòng ngủ nghe những tiếng bàn tán qua lại, toàn những việc nguy hiểm cả. Dùa thì bảo :

— Tri oi ! Tri !

Trò lại gầm lên dữ dội, Tiếng sét điếc cả tai, không biết sét đã đánh xuống thân cây, xuống nhà cửa, xuống vật hay xuống người... hay xuống Liên và Đông ? Tim Tuyết đậm thịnh.

Má chó ở quanh vùng này cũng dữ lắm nhá ! Chó có thể cắn chết người lá mặt như chúng mình.

Em bé chưa hết lời, một em khác lại bảo :

— Còn bọn ăn cướp nữa ! Tôi đã trông thấy một đứa ăn cướp. Hắn thường tới quán của ba tôi. Hắn uống rượu rất nhiều, điều đặc biệt nhất là luôn luôn hán giấu sẵn trong mình một cay dao hiệu con chó... Ô ! Bọn chúng hung dữ hết chỗ nói rồi.

Có tiếng sét đánh làm cho không khí trong phòng thêm căng thẳng. Tia chớp lóe qua cửa sổ, xẹt qua gian phòng. Tất cả hồi hộp lo sợ.

Đứa nào đứa này kéo mền trùm lên đầu. Hình ảnh một thiếu nữ trẻ đẹp bị một tên cướp đang hành hung lại

(Xem Báo Mới từ số 62)

hiện về trong óc mấy trẻ. Một đứa bỗng la thất thanh :

— Đừng nhìn chớp các người ơi ! Chớp có thể đốt cháy con mắt chúng mình đây !

Mọi đứa đều lo sợ. Con Tuyết như hổ hởi hận lầm. Nó suy nghĩ : Đông và Liên đến mãi bây giờ chưa về... Có thể hai đứa không bao giờ về đây nữa cũng nên... Ít nhất mình cũng mách với bà Đốc nên cho người tim quanh ngôi nhà thờ chứ ! Lời buộc tội của cô giáo Châu lại làm cho nó phải suy nghĩ :

— « Trò nào có biết Liên và Đông đi về phía nào mà không chịu nói ra chính trò ấy mới là thủ phạm. »

Tuyết cảm thấy nó cũng là thủ phạm. Con giòng đèn. Một đêm rùng rợn. Tiếng kêu gào thảm thiết của Liên và Đông hình như át hẳn cả tiếng sấm sét dữ dội của Trời đất. Trí óc Tuyết lại lóe vỏn vẹo hình ảnh ghê sợ : Vực sâu như không thấy đáy, dàn chó dữ tợn chia cả hòn rặng nanh, bon cướp cầm dao lâm làm chỉ el lực dâng vào người lương thiện... Con bé lặp lại lời cô giáo Châu :

— Cũng là thủ phạm nếu biết mà không chịu nói ra...

— Ô ! Nhất quyết phải nói mới được. Nó trung thành với Tri, định tội giòng Tri tố ý muốn của nó cho Tri biết nhưng hiềm một nỗi,

giòng Tri cách xa giòng nó quá

mà bỗn chán xuống giòng nó sợ lắm nên sau cùng con bé chỉ biết nằm trên giường gọi tên Tri :

— Tri oi ! Tri !

Trò lại gầm lên dữ dội, Tiếng sét điếc cả tai, không biết sét đã đánh xuống thân cây, xuống nhà cửa, xuống vật hay xuống người... hay xuống

Liên và Đông ? Tim Tuyết đậm thịnh. Im lặng. Mưa bắt đầu nặng rơi hạt. Tuyết lại lấy súp gọi Tri nhưng tiếng gọi của nó không vang ra khỏi chiếc mền của nó đâu.

Từ lúc này đến giờ, chính Tri cũng rất lấy làm hối hận. Nó nghĩ rằng Liên có thể nguy đến tính mạng. Nó là thủ phạm trước nhất. Nhưng lòng ghen của con bé dâng lên dập tan hết cả lòng hối hận của nó.

Rồi nó lại lầm bầm :

— Thứ con gái lồ mảng, giả vờ đó đã để cho một đứa con trai o bế phải chịu những hình phạt như vậy mới được.

Nhưng rồi nó lại nức nở :

« Nếu chẳng may, Liên vào tay một tên cướp... »

Nó không đủ can đảm nghĩ xa hơn nữa. Lòng ác của nó cũng có giới hạn.

Không, nó không thể chuốc lấy cái tội sát nhân như thế. Nó tố ý thất vọng.

Đầu óc bị xâm chiếm trăm ngàn ý nghĩ phản nhau. Nó quyết định sẽ nói hết sự thật cho bà Đốc biết nhưng rồi nó lại có ý định là chẳng bao giờ hở miệng nói gì về việc ấy cả. Bỗng cõi nó nghẹn ngào rời tuồng như muôn nghẹt thở.

— Tri !

Trong lúc này có ai gọi nó khẩn cấp như thế ? Nó vừa ló đầu ra khỏi chiếc mền thì nó rú lên một tiếng kinh hồn: Con bé nhìn thấy một cái bóng người chập chờn trên vách.

Gió bên ngoài vẫn gào. Mưa rơi nặng hạt thèm. Gió tốc cả mái nhà lên. Từng miếng ngói rơi loảng choảng.

À ! Đã đến lúc nó phải thú hết tội lỗi để cứu Liên khỏi bọn ăn cướp và khỏi con giòng tàn bạo này. Chiếc giòng nó đặt cạnh cửa phòng ngủ. Nó vừa bỗn chán xuống đất, một tia chớp lóe lên, nó nhận được đường đi và như hình có một bàn tay vô hình diu nó, nó chạy ra khỏi phòng ngủ... Cửa phòng soi sáng lòng con bé.

Niềm kinh hãi phảng phất trong phòng bà Đốc. Hai cô giám thị và người làm vườn đã đi lục soát khắp khu rừng nhưng không thấy một bóng người nào cả.

Họ bị rớt như chuột lột. Nước ở quần áo nhão giọt xuống nền nhà. Không quen chịu rét nên chốc chốc hai cô giám thị lại rung mình một cái. Nến cắm trong mấy cây đèn đã được tắt từ lâu. Họ vẫn đứng chờ đợi mệnh lệnh của bà Đốc. Một mùi khó chịu ở mấy cây nến vừa tắt xông lên trong căn phòng.

Bà Đốc, tay chống trán vẫn không nói một lời. Mưa bên ngoài hắt mạnh vào mái nhà, vào tường vòi. Gió vẫn ào ào thổi. Tiếng sấm vẫn vang dậy não nề. Chốc chốc lại có chớp lóe lên, tiếp là một tiếng sét kinh khủng.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu trong bộ buôn chán, nhẹ nhàng đứng riêng ra nhưng muốn làm cho mọi người yên trí bèn dựng lên một câu chuyện. Liên và Đông cũng khôn ngoan rồi. Có thể chúng bị lạc nên không tìm về được, nhưng chắc chắn chúng biết tìm vào một ngôi trại để ăn minh cho qua con giòng này...

Bà Đốc vẫn ngồi lặng yên. Chính thật ra trong lúc này bà không nghĩ đến số phận của hai học sinh vắng mặt nhưng chính bà đang lo cho số phận của bà. Bà sẽ biết ăn nói thế nào với cấp trên và nhất là đối với phụ huynh học sinh nếu họ cứ nặc dối dân con của họ về cho họ.

« Bọn trẻ đáng dày xuống địa ngục này ! Nếu như lúc này mà tìm được chúng... »

Cô giáo Châu sau khi cổ tim hiểu vì lý do gì Liên lại trốn đi, nhưng vẫn không vừa lòng bèn lên tiếng nói to.

— Tôi quả không hiểu như thế nào cả !

Bà Đốc trợn mắt nhìn cô giáo, ngạc nhiên cái đầu, giọng dài thườn thượt :

— Nhưng tôi, tôi hiểu lắm. Phương pháp mà thầy giáo và cô giáo bảo là « phương pháp giáo dục mới » đặc dàn những tri óc óc thơ đại di quá tron, việc hai trò vắng mặt hôm nay là kết quả của lối giáo dục tàn tiễn đó...

Cứ chỉ của bà còn làm cho thầy giáo và cô giáo cảm thấy khó chịu hơn nhiều nữa.

Tiếng sét chuyền gian phòng. Như bi diệu giật, mọi người giật mình. Trong không khí im lặng có giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt từ ngoài cửa vọng vào :

— Thưa Bà Đốc. Thưa Bà Đốc.

Bà Đốc ngạc nhiên quay lại. Bà ra lệnh cho cô giám thị bước ra xem thử ai đã gọi bà.

Cô giám thị vội vàng mở cửa bước ra.

Tri đứng chờ đợi. Tóc con bé dính vào hai bên má. Toàn thân nó run lên như cầy sậy. Cô giám thị dẫn Tri vào trình diện bà Đốc. Không đợi bà Đốc hỏi, con bé đã áp út :

Thưa bà em biết Liên và Đông hiện ở đâu à ! Không cần ai thúc dục nữa,

con bé dồn giải trước mặt mọi người : Liên và Đông bị nhốt chặt trong ngôi nhà thờ ở trong khu rừng a !

— Làm thế nào mà em biết dãng ?

— Vì Liên và Đông vào chơi trong khu rừng ấy a !

— Hai trò ấy có nói với trò ?

— Dạ thưa Bà Đốc, có.

— Có chắc chắn là hai trò ấy còn ở trong khu rừng đó không ?

— Chắc chắn a ! Chính em biết.

— Nhưng vì sao trò biết được ?

— Đông và Liên bị nhốt trong ngôi nhà thờ a !

— Ai đã nhốt hai trò ?

— Em không rõ việc ấy.

— Trò đã chắc chắn rằng hai trò ấy bị nhốt, vậy thi trò cũng có thể biết được người nào đã nhốt họ chứ ?

Trả lời lên nào !

Bà Đốc nhìn chằm chằm vào mắt Tri.

— Chính trò phải không ?

Con bé nắc lên trả lời trong tiếng nghẹn ngào :

— Vâng ! Chính em !

Cô giáo Châu bước lại giọng nghiêm khắc :

— Mỗi bảy giờ trò mới chịu nói. Hồi nay chính ở phòng ngủ tôi đã hỏi trò rồi kia mà !

Con bé vẫn nức nở.

— Chúng ta không có thi giờ để tìm biết nguồn gốc câu chuyện là lung đúp nữa. Chúng ta sẽ bàn đến việc ấy trong ngày mai. Lúc này tôi đã hiểu biết ít chuyện rồi. Trò Tri hãy về phòng ngủ.

(Còn nữa)

Nhà thuốc

BỨC LÂM SĨ

16 đường An Điếm
CHOLON

Có đè bán
khắp nơi

Lao-xương, nhức-gân, té-bại, rung, rũ-liệt, khớp-cơ-cơ-thể, hoặc bán thân bất-tại.

BỨC LÂM SĨ
NHÚN-SÂM-HỘ-CỐT-GIẢO

dùng: Nhún-sâm-hộ-cốt-giao-hấp-dần-gân-cốt, bồi-bổ-tinh-huyết, phục-hồi-sức-lực, mạnh-mẽ

馬德林德士林德士

参人膠骨膏

馬德林德士林德士

參人膠骨膏

馬德林德士林德士

7 ngày quốc tế

(tiếp theo trang 3)

Hội nghị sẽ xem xét tất cả chính sách Anh ở Viễn đông, các quan điểm kinh tế, xã hội và phòng thủ. Nhưng vấn đề chính có lẽ là vấn đề Đông dương, nhất là những đề nghị của lãnh tụ Việt minh là cụ Hồ chí Minh liên hệ đến một cuộc đình chiến.

Tham dự hội nghị Singapour sẽ có vị tổng tư lệnh lực lượng Anh ở Viễn đông, các đại diện ngoại giao Anh ở Nhật, Miền đông, Thái Lan, những quốc gia liên kết Đông dương ở Phi luật Tân.

BÁO CHÍ NHƯT PHẨM BÌNH

Tất cả báo chí Nhứt đều đăng lời nguyên văn bài phỏng vấn cụ Hồ chí Minh.

Trong một lời phỏm bình báo « Tokyo Nichi Nichi » viết đại đề như vậy : « Những đề nghị hòa bình của ông Hồ chí Minh là tiếng nói đối với những lời của Thủ tướng Pháp Laniel tuyên bố hôm 27-11-53.

Tình hình tạo ra hiện thời giống hệt với tình hình ở Triều Tiên trước ngày có cuộc đình chiến ».

Dư luận báo chí ở Tây Đức đối với lời tuyên bố cụ Hồ chí Minh

Phản động các báo dưới quyền kiểm soát của các cường quốc Tây phương đều bình luận về việc cụ Hồ chí Minh sẵn sàng thương thuyết định chiến.

Các báo nhấn mạnh rằng cụ Hồ chí Minh đã tuyên bố những điều này trước ngày mở hội nghị Bermudes và kết luận rằng Nga sô muốn gây ảnh hưởng đối với Pháp để Pháp ủng hộ đề nghị mở hội nghị ngũ cường.

Báo « Tag Tag »

Báo Tag Tag, cơ quan của chính phủ liên bang Tây Đức, cho rằng lời tuyên bố của nhà lãnh tụ Việt minh nhằm mục đích cải thiện bối cảnh khi của một hội nghị.

Tờ báo thêm rằng : « Đầu sau, biến cố mới này chứng tỏ rằng phải tìm cho được một giải pháp tổng quát ở Á châu để cho tình hình được ổn định. »

Báo « Moxost »

Báo « Moxost » cho rằng Bắc kinh sẽ nhân mạnh để được có mặt trong mọi cuộc thương thuyết ở Đông dương.

Các giới ở Hongkong đối với bài phỏng vấn cụ Hồ chí Minh

Tờ báo Anh ngữ « China Mail » ở Hongkong đã đưa một bài xã luận ở ngay trang đầu bình luận về việc cụ Hồ chí Minh đề nghị thương thuyết ngưng chiến với Pháp ở Đông dương. Báo « China Mail » viết rằng : « Người Pháp phải thắng một trận đấu rất cam go trên địa hạt ngoại giao trước khi có thể thi hành ý định định chiến ở Đông dương. » Báo này cũng nhấn mạnh rằng phải quan tâm nghiên cứu thái độ của các nước liên kết.

THỦY BIÊN CHO PHÁP BIẾT LẬP TRƯỜNG ĐỐI VỚI BÀI PHỎNG VẤN CỤ HỒ CHÍ MINH

Các giới thạo tin ở Paris cho biết rằng ông Carl Westman, đại sứ Thụy Điển tại Pháp đã chính thức cho bộ ngoại giao Pháp rõ thái độ của chính phủ xin lỗi ông đối với việc tờ báo Thụy Điển « Expressen » đăng bài phỏng vấn vị lãnh tụ Việt minh là cụ Hồ chí Minh.

Chính phủ Thụy Điển có công bố một thông cáo nói rằng nhật báo kêu tên chịu trách

nhiệm về bài phỏng vấn đó và hiện nay chưa có xem xét đến vấn đề Thụy Điển đứng ra hòa giải về chiến cuộc ở Đông dương.

CHÍNH PHỦ PHÁP ÁN ĐỊNH LẬP TRƯỜNG VỀ VĂN ĐỀ NGUNG CHIẾN

Sau phiên nhóm của Hội đồng Tòng trưởng, ông July, phát ngôn viên của chính phủ, đã cho biết rằng chính phủ đã chấp thuận thông cáo sau đây liên can đến những lời tuyên bố của ông Hồ chí Minh với báo « Expressen » ở Thụy Điển.

« Đầu tiên trước Quốc hội, Chính phủ Pháp đã cho biết lập trường đối với vấn đề ngưng chiến cuộc ở Đông dương. Nay giờ Việt minh hãy tự tiện cho biết lập trường theo đường lối chính thức.

« Đồng ý với các nước liên kết, hội viên tổ chức Liên hiệp Pháp, lập trường ấy sẽ được xem xét với ý chí nỗ lực bằng mọi cách để tái lập nền hòa bình vững chắc và bảo đảm quyền độc lập của các quốc gia liên kết cùng những quyền tự do và sự an ninh của các công dân.

HỘI ĐỒNG QUÂN HẠT HAUTE GARONNE MONG RẰNG CUỘC PHỎNG VẤN CỤ HỒ CHÍ MINH SẼ CÓ KẾT QUẢ

Hội đồng quân hạt Haute Garonne đã đồng thanh chấp thuận một kiến nghị mong rằng chính phủ cộng hòa Pháp đem lại kết quả cho « cái tin do báo chí Thụy Điển loan báo, theo đó cụ Hồ chí Minh đề nghị có thể thương thuyết để ngưng chiến ở Đông dương ».

Dư luận báo chí Paris

Các báo ở Paris còn bình luận về cuộc phỏng vấn cụ Hồ chí Minh. Các báo đều có cảm tưởng rằng phải hành động một cách thận trọng vì cần phải tìm hiểu rõ những ý định của Việt minh để khỏi bỏ qua một hy vọng hòa bình nào.

Các báo thiên tả tỏ ý tán thành những viễn ảnh mà họ đoán rằng lời tuyên bố của cụ Hồ chí Minh sẽ đem lại.

Báo « Franc-Tireur »

Báo « Franc-Tireur » viết rằng dầu chỉ là một cách dọ dẫm, nhưng việc này đáng được xem xét.

Báo « Combat »

Báo « Combat » viết rằng « hòa bình đang ở cửa tay bàn tay chúng ta ». Tờ báo thêm rằng : « Thương thuyết không phải là cú đòn trước đối phương, nhưng là nghiên cứu các điều kiện hòa bình. »

Báo « Populaire »

Báo « Le Populaire » viết rằng cũng như ở Cao Ly, vấn đề trước hết là bước qua giai đoạn đầu tiên: bùn chiến, đánh chiến, ngưng bắn.

Báo « Le Figaro »

Báo « Le Figaro » viết rằng « vẫn đều không phải là dấu bước vào một cuộc mạo hiểm rất nguy hiểm phải là pha húy các giao kèo hay từ bỏ quyền hành của chúng ta ».

Cần phải tỏ ra chân chính và cẩn thận, không nên để mình bị lừa gạt vì mọi cuộc vận động trước ngày mở hội nghị Bermudes.

« Nhưng chúng ta hãy nhìn nhận rằng nếu thật sự cơ hội giải quyết cuộc tranh chấp ở Đông dương một cách hòa bình được chính thức đem lại trong một ngày tới đây, và một cách minh bạch, thì chính phủ Pháp phải chấp thuận việc thương thuyết. »

NGHỊ SĨ CÔNG SẢN KRIEGEL VALRIMONT ĐỀ TRÌNH MỘT KIẾN NGHỊ VỀ VĂN ĐỀ ĐÔNG DƯƠNG

Nghị sĩ Kriegel Valrimont, vừa đệ trình văn phòng quốc hội một kiến nghị yêu cầu chính phủ giải thích tại sao chính phủ không muốn mở cuộc thương thuyết về vấn đề Đông dương khi vây ra một cơ hội hợp thời vào dịp ông chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trả lời những câu phỏng vấn của một tờ báo Thụy Điển.

« Đầu hai lần trước Quốc hội, Chính phủ Pháp đã cho biết lập trường đối với vấn đề ngưng chiến cuộc ở Đông dương. Nay giờ Việt minh hãy tự tiện cho biết lập trường theo đường lối chính thức. TUY CHO LÀ MỘT VIỆC RẤT QUAN TRỌNG NHUNG CÁC GIỚI CHÁNH THỨC PHÁP CHUA BÌNH LUẬN NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ CỦA CỤ HỒ CHÍ MINH

Sau khi báo Expressen ở Thụy Điển đăng bài phỏng vấn cụ Hồ chí Minh, các giới chính thức ở Paris chưa phát biểu một lời bình luận chính thức nào ?

Các giới ấy nói rằng không thể thêm và không thể bớt một lời lẽ nào trong những lời tuyên bố của thủ tướng Laniel về vấn đề Đông dương. Tuy nhiên, người ta có thể tin rằng không ai có thể coi thường những lời tuyên bố của nhà lãnh tụ Việt minh.

Cụ Hồ chí Minh đã tuyên bố sẵn sàng hưởng ứng một sáng kiến của Pháp để chấm dứt chiến cuộc ở Đông dương và chấp thuận sự trung gian của những nước trung lập để thương thuyết.

Từ lâu nay chính phủ Pháp đã mong việc thương thuyết. Trong phiên hội báo chí vừa rồi, ông Marc Jacquot, bộ trưởng phụ trách cáo vấn đề liên quốc, đã xác định rằng ông không nghịch với ý muốn tổ chức cuộc thương thuyết quốc tế và trực tiếp.

Thủ tướng Laniel cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng chính phủ sẵn sàng nằm mọi cơ hội để xaya ra ở Đông dương hay trên địa hạt quốc tế, để nghị hòa. Thủ tướng nói thêm rằng : « ... »

Ngày 12 November vừa qua, lên tiếng trước Hội đồng Cộng hòa, thủ tướng Laniel đã quả quyết : « Nước Pháp sẽ hân hoan đón nhận một giải pháp ngoại giao để giàn xếp »

BẢN SÁCH VĂN ĐÃ GỬI TỚI CỤ HỒ CHÍ MINH BẰNG CÁCH NÀO?

Về câu hỏi của Việt Tân xá liên hệ đến các phương tiện kỹ thuật được nhật báo « Expressen » áp dụng để gửi bản sách vắn đến cụ Hồ chí Minh, ông Carl Aden Mycop là phó chủ bút tờ báo kêu tên và cũng là người dự thảo bức điện văn tuyên bố trước hết ông đã ngỏ lời với vị ngoại trưởng để được tòa đại sứ Thụy Điển ở Bắc kinh cho biết địa chỉ phát đoàn Việt minh ở Trang hoa.

Vì ngoại trưởng từ khước làm trung gian, nhật báo này liền gửi điện văn thông cho tòa đại sứ Thụy Điển và đã được trả lời theo ý muốn.

Kế đó, bản sách vắn được gửi đi ngày 5 November qua địa chỉ nhận được.

Những lời tuyên bố của ông Mycop nay xác nhận rằng các ty sở thuộc bộ ngoại giao không định lưu giữ đều cuộc phỏng vấn cụ Hồ chí Minh

Giá báo Đời Mới
dài hạn ở Nam-Việt
(cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên :
ông TRẮC - ANH
96 Colonel Grimaud — Saigon

Hàng đúc TRÍ-DỘ

Số 87, đường Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Làm đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

BASTOS

Nhi Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhút
47,rue Canton-Cholon

Bà môn học rất cần thiết cho
... các bạn thanh niên:

Xã hội học Kinh tế học Chánh trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hàn thụ.

Hội chương trình điều lệ:
COURS DE SCIENCES SOCIALES
82-84, Blvd. de Belleville—Paris

CLICHÉ DAU

Bát Tứ tuổi đã dư trăm, nghìn tam ba tám (1838)
là năm ra đời.

Mùi ngọt thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành
diệu lại người không ưa.

NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 BƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

Mộng Thủ
nhà văn Nguyễn Văn
Hoa Lai

NHỚ VÀNG MẶT

Hiếu Bộ
nhà văn Haga



58.— Nhìn Nam ngồi buôn rau ở góc vườn, Ai đến gần hỏi anh :

— Trọng anh cứ buôn chảy ra như chị Liên, từ hôm chồng trả về... Nam nói gắt gông :

— Liên thì can cớ gì đến tôi mà có đem ra so sánh



59.— Thoảng thấy bóng Liên đi từ ngõ vào, Ai mím cười nở mắt anh :

— Phết, anh thì can cớ gì đến chị Liên... Chị Liên thì can cớ gì đến anh... nhưng xem, ai đến kia!



60.— Sau buổi đi viếng mộ vẹc, con giang tố ngò vẹc, ghen ngầm của Hùng bùng nổ lên trong gia đình. Tím đẽ: Nam, người bạn đã an ủi mình trong lúc có tin Hùng đã chết ở Côn đảo rồi, Liên ngô ý muốn bàn đến một câu chuyện quan hệ.



61.— Còn lại hai người trên lối vắng, Liên chán thành bão Nam :

— Trong bão lâu anh đốt với tôi hết sáu tết. Tôi biết nói việc này ra là đốt hờ anh quá đáng...



62.— Nhưng vì lòng thương, mong anh ở đì cho. Tôi hiều là anh khờ tâm, tôi thì cũng chẳng out sướng gì, và Hùng cũng thế. Cho nên tôi mong anh hãy xa chốn này ít lâu. Vắng mặt anh, may ra...



63.— Nam im lặng nhìn Liên một lúc rồi nói : — Liên bảo gì tôi cũng nghe theo, mặc dầu phải xa Liên đi nữa... Nhưng vì quá yêu Liên mà tôi đi để cho Liên với Hùng sống lại êm đềm....