

Tuần Báo Xã Hội Văn Hóa Nghệ Luận

# ĐỜI MỚI

SỐ 88

Từ 3 đến 10-12-53

NAM VIỆT . . . . . 5\$00  
TRUNG, BẮC, MIỀN, LÀO. 7\$00

Wa...m

AP 95

V6 D64+



CLB  
TRUNG

« NHỮNG TÀ ÁO TRẮNG »

tác phẩm của Nguyễn cao Đàm trong cuộc triển lãm Quốc tế Paris 1953

# Trước mọi biến cố, có chủ lực là có cơ giải thoát

Bạn đọc thân mến,

**E**M Nguyễn Hùng ở Hà Nội có viết thư đến hỏi chúng tôi về một vấn đề mà Em cho là thắc mắc cho em.

Trả lời cho Em trên mặt báo là nói chung với tất cả bạn Đời Mới. Chúng tôi tin rằng hầu hết người đọc Đời Mới là bạn Đời Mới. Như vậy giữa bạn Đời Mới chúng ta đối lập nhau vừa có quyền lợi vừa có nghĩa vụ. Vẫn biết rằng đối với một vài vấn đề chúng ta không thể nói rõ trên giấy trắng bằng mực đen được. Tuy nhiên, con đường tiến tài chung phải được rõ ràng, hành mạch.

Em Nguyễn Hùng hỏi: « Nếu Mặt trận dân Pháp thành lập, trong đó có đảng Cộng sản đệ tam, thì nhóm Đời Mới sẽ hành động ra sao? » Nghĩa là anh em trong nhóm Đời Mới, và bạn Đời Mới sẽ có thái độ nào?

Trước hết Em Nguyễn Hùng nên đề ý rằng vấn đề thành lập Mặt trận dân Pháp chỉ mới được nêu ra; sự thành tựu còn phải dần xếp lâm mâu thuẫn nội bộ. Và sở dĩ có sự kêu gọi mở Mặt trận là do bao nhiêu rắc rối ngoại và nội bộ của Pháp. Những rắc rối ấy có lý do rất thâm khắc: không để gì nhứt đán gò xong, nền tài chính của Pháp chưa đứng đắn được, dù là chấm dứt chiến tranh Đông Dương di nữa, chưa chắc chiến tranh Đ.D. là hoàn toàn thiệt hại Pháp. Pháp còn phải nhờ ngoại viện. Lại rất khó cho Pháp theo kịp chiều sản xuất của các nước, do mâu thuẫn xã hội Pháp, và tâm trạng người Pháp. Pháp chế tạo đồ dùng rất cao giá. Một ngày qua là một ngày tăng cao sanh hoạt trong nước. Có lẽ vì vậy mà khó cho Pháp nhưng bộ & Đông dương: hàng hóa của Pháp cần được ưu đãi, cần có hàng rào quan thuế che chở.

Có Mặt trận dân Pháp là khi nào Pháp có thể bắt tay Nga Cộng, mà bắt tay Nga Cộng là lia xa Mỹ, nếu Mỹ còn chưa thỏa hiệp lâu dài với cường quốc Sô viết. Hoặc khi nào Mỹ bỏ rơi Pháp, gây ra nhiều thảm trạng thì mới có Mặt trận với đảng cộng sản tam.

Việc ấy có thể xảy ra, nhưng chưa ai dám chắc là xảy ra lúc nào, chỉ có thể biết rằng chưa sớm có.

Ngô như việc ấy xảy ra thì lẽ tự nhiên nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc điện Việt Nam. Nhưng, người ta không thể quên được tình thế nội bộ Việt-Nam năm 1953-54 không giống năm 1945-46. Từ đây trở đi có nhiều yếu tố mới, có cả sự thay đổi lòng người, thay cả sự nhận xét, thay luôn chiều hướng chính trị; người ta cũng nhận định rằng không chỉ đảng đệ tam mới có đường lối sống.

Có yếu tố mới tất nhiên sinh ra động thái mới. Các động thái dần dần sẽ kết thành một đường lối; rồi từ đường lối người ta bắt nghĩ đến lý tưởng.

Nhưng đó là việc có phần xa xăm.

Điều tôi muốn nói ngay là, hỏi vậy ta chịu làm bầy cừu hay làm dân giác ngộ? Làm dân giác ngộ thì ta phải tính bầy của ta. Mà không bầy nào hơn là gây dựng một cái vốn cho ta. Cái vốn ấy là chủ lực. Có chủ lực là có bầy thế ứng phó biến cố.

Thêm nữa, khi nhận chơn thời thế, ta đừng quên rằng nội tình nước Pháp không giống nội tình Việt Nam. Pháp không có chiến sự, không có đảng vô trang. Đứng trên lập trường dân tộc, công cuộc giành độc lập là giành cho toàn dân; khôi phục hòa bình là hòa bình toàn diện. Thủ hòa bình nào là trật tự của một đảng vô trang thì không phải hòa bình nhân dân. Thủ độc lập nào chỉ làm vinh thân phì gia một đám người là không phải độc lập dân tộc.

Trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam độc lập, ta không loại lực lượng nào cả, nhưng ta phải làm cách nào cho không một lực lượng nào có thể dùng vũ lực mà thiết lập trật tự riêng. Phúc lợi mà ta nhằm là phúc lợi của các tầng lớp dân chúng; lợi quyền phải là lợi quyền dân tộc.

Trong cuộc hòa đàm quốc tế ta sẽ không tôn ai làm tổ tiên. Ta có thể học với người khác mà không lệ thuộc. Dân tộc Việt Nam cần hiệp lực với dân tộc khác để xây dựng hòa bình nhân loại là việc đã dành, mà dành phải Việt Nam không mất tư cách tự chủ.

Hiểu như thế, mọi người trong xã hội Việt Nam nên lo đào tạo chủ lực cho mình. Cho xã hội và cho quốc gia dân tộc.

Có chủ lực mới tồn tại.

*Trần Văn Tú*

## Đại diện Đời Mới - Tin Mới tại Paris

Ông Nguyễn Bảo Toàn, một nhà viết báo kỳ cựu, cựu Giám đốc tờ *Dân Mới* trước chiến tranh. Địa chỉ: 82-84, Boulevard de Belleville Paris.

Các bạn ở Pháp muốn liên lạc với nhà báo xin do nơi ông Toàn và muôn mua báo, cứ đóng tiền nơi:

Banque Franco - Chinoise pour le Commerce et l'Industrie  
74, rue Saint Lazare Paris.

Tran van An compte № 48.198  
Có thẻ mua mandat carte gửi đến.

Giá báo tại Pháp quốc có cả tiền nước phi:

### ĐỜI MỚI

3 tháng 2.250 frs (1)  
6 tháng 4.450 frs  
1 năm 8.800 frs

TIN MỚI trao phúng văn nghệ :

3 tháng 1.200 frs  
6 tháng 2.350 frs  
1 năm 4.650 frs (2)

(1) Giá phi gởi máy bay mỗi tập Đời Mới 11\$40 (111 frs) nên giá báo tại Pháp trả nêu quá cao.

(2) Giá này sẽ bị thay đổi, nếu đồng bạc bị sụt giá đối với đồng quan.

Sau khi gởi tiền và banque, lấy biên lai gửi đến quản lý Trác Anh, hộp thư 353-SAIGON.

Cùng các bạn gởi bài đăng báo.— Tòa soạn tiếc không đủ thì giờ để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà thèm tình cho. Đa Tạ.

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn 417 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán. Điện thoại 793 Chợ Lớn.

— Nhà báo không có lệ trả lại băn tháo.

— Bài viết về Tòa Soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

**Giá báo Đời Mới  
dài hạn  
(cả tiền nước phi)**

**TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO**

1 tháng....	28\$00
3 tháng....	84,00
6 tháng....	168,00
1 năm....	336,00

Bắt đầu từ Đời Mới số 72.

Bưu phiếu xin đề tên:  
ông TRÁC ANH

96 Colonel Grimaud - Saigon

## CỤ HỒ CHÍ MINH TUYÊN BỐ: « Sẵn sàng bàn cãi đề nghị hòa-bình, của Pháp »

Hôm chủ nhật 29-11 tờ báo « Expressen » đăng tải một bài phỏng vấn cụ Hồ Chí Minh, có cho biết rằng theo đề nghị của ký giả Svante Loefgren là thông tin viên của báo này ở Paris, báo này đã gửi một điện tín gồm năm câu hỏi cho cụ chủ tịch chính phủ Việt Minh, do sứ quán Việt Minh ở Bắc kinh làm trung gian.

**N**HƯNG phải chăng đây là ngôn túyên truyền của đối phương?

Đây không phải là lần thứ nhất Việt Minh bày tỏ ý muốn thương thuyết.

Nhưng lần này, cũng như bao nhiêu lần đã qua, những lời tuyên bố của Việt Minh về vấn đề hòa bình ở Việt Nam đều có một tánh cách hoàn toàn tuyên truyền hơn là ý chí đi đến thực tế.

Nhút là khi hội nghị Bermudes sắp mở và nói ấy người ta sẽ bàn cãi đến vấn đề Đông dương.

Và làm việc ấy, Ông Hồ Chí Minh có lẽ đã thi hành một chi thị tuyên truyền tổng quát của điện Kremlin.

**CÂU HỎI THỨ NHÚT:** Cuộc bàn cãi vừa rồi tại quốc hội Pháp chứng tỏ rằng có một số chính khách Pháp muốn giải quyết cuộc tranh chấp ở Đông Dương do cuộc thương huyệt trực tiếp với chính phủ của Ông. Người a có thể trông thấy rằng Ông và chính phủ của Ông sẽ tiếp đón niềm nở ý muốn đó hay không?

**TRÀ LỜI:** Chiến tranh đã gây ra cho dân tộc của chúng tôi nhiều cuộc thử thách. Dân tộc Pháp cũng đã chịu nhiều nỗi đau đớn. Chính vì lẽ đó nên dân tộc Pháp tranh đấu chống chiến cuộc ở Việt Nam. Luôn luôn tôi có nhiều thiện cảm và lòng ngưỡng mộ đối với dân tộc Pháp và các chiến sĩ Pháp tranh đấu cho hòa bình.

« Ngày nay, không phải duy có nền độc lập của xứ Việt Nam là mục tiêu của những cuộc xâm lấn cam go, nền độc lập của nước Pháp cũng bị đe dọa rất trầm trọng: Một mặt, chủ nghĩa đế quốc Mỹ xúi dại thực dân Pháp tiếp tục và tăng giá chiến cuộc tái chiếm Việt Nam hằng mỗi ngày làm thêm suy nhược nước Pháp để thay thế cho xứ này tại Việt Nam. Mặt khác, chủ nghĩa đế quốc Mỹ buộc Pháp phải ký kết bản hiệp định Cộng đồng Phòng thủ Âu châu tức là nhìn nhận nền quân phiệt Đức.

« Cuộc chiến đấu của dân tộc Pháp giúp cho nền độc lập, nền dân chủ và nền hòa bình và chấm dứt chiến cuộc ở Việt Nam là một trong những yếu tố chính mà đã giải quyết được vấn đề Việt Nam. »

**Phản ứng của ông Marc Jacquet**

**ĐÂY LÀ MỘT TIN TỨC QUAN HỆ ĐẾN CẢ THẾ GIỚI**

Ông Marc Jacquet, bộ trưởng phụ trách vi giao tế với các quốc gia liên kết, đã tuyên bố với tờ báo Thụy Điển « Expressen » về cuộc phỏng vấn cụ Hồ Chí Minh rằng:

« Nếu tin này chính thức và quả thật ông Hồ Chí Minh đưa ra, thì tin này có quan hệ đến cả thế giới. »

Ông Jacquet nói tiếp: « Tin này hình như đúng đắn « nhập cảng », nếu tôi có thể nói như thế. Những câu trả lời chúa đầy ý nghĩa tuyên truyền, nhưng đều là chung n主公 cũng rất đáng quan tâm nhất là khi người ta nghĩ rằng hội nghị Bermudes và hội nghị từ cường sáp nhốt.

**CÂU HỎI THỨ BA:** Ông có ưng thuận để một quốc gia trung lập đứng ra làm trung gian hẫu có thể gặp đối phương chăng?

**CÂU HỎI THỨ TƯ:** Thụy Điển sẽ có thể đảm nhận một sứ mạng như thế chăng?

**TRÀ LỜI:** Nếu những quốc gia trung lập muốn cho chiến tranh Việt Nam chấm

« Thủ tướng Lanier đã giải bày lập trường của nước Pháp. Chúng tôi không từ chối thương thuyết nếu có cơ hội. Cố nhiên chúng tôi không thể coi cuộc phỏng vấn này như là một khởi điểm. Nhưng nếu ông Hồ Chí Minh muốn tuyên bố như một cách chính thức thì vẫn không thiếu phương tiện, nhưng là phương tiện nhõn đại sứ Thụy Điển ở Bắc kinh làm trung gian. »

Ông Jacquet đã nhấn mạnh rằng trong hai tháng vừa qua, Moscou và Bắc kinh đã nhiều phen tuyên bố giống như thế.

« Điều mới là là ông Hồ Chí Minh bây giờ cũng lặp lại những lời tuyên bố ấy. Cũng có một điều đáng chú ý trong những câu trả lời của ông Hồ Chí Minh, là ông đã ám chỉ đến những cuộc thương huyệt có phải và phải khai diễn trực tiếp giữa Việt minh và Pháp. Như thế có nghĩa là ông Hồ Chí Minh, trong bất cứ trường hợp đó, Ông có thể chấp thuận mở một hội nghị khiến Ông có thể chấm dứt được chiến cuộc đang khai diễn hay không? »

« Trái lại, về phía Pháp, người ta đã cho biết rằng « không thể quyết định biện pháp nào mà không có sự thoả thuận của các nước Liên kết Việt, Miền, Lào ». »

**Ông Jules Moch tuyên bố:**

**« NƯỚC PHÁP PHẢI TRÀ LỜI  
MỘT CÁCH CƯỜNG QUYẾT NHƯNG  
THÂN TRỌNG »**

Tối 29-11, ông Jules Moch, nguyên long trưởng quốc phỏng (thuộc đảng Xã hội), đã tuyên bố rằng: « Người Pháp phải hoan nghênh mọi lời tuyên bố có thể giúp cho việc chấm dứt chiến tranh Đông dương, mặc dù những lời tuyên bố ấy không theo hình thức ngoại giao ».

Ông Moch là đại diện Pháp tại Liên hiệp quốc đã giải thích bài phỏng vấn ông Hồ Chí Minh của tờ báo Thụy Điển Expressen trong ấy nhà lãnh tụ Việt Minh tuyên bố sẵn sàng thương thuyết với Pháp nếu ngưng chiến cuộc và nếu quyết định lập của nước Việt Nam được nhìn nhận.

Ông Moch tuyên bố: « Nước Pháp phải trả lời một cách cương quyết nhưng cũng phải thận trọng. Ông tuyên bố rằng mọi trong những điều kiện yêu cầu quyền lực của nước Việt Nam đã được thực hiện, nhưng cần phải có vài sự để đặt đối với đề nghị kia. Ông cũng đề nghị những điều kiện phụ thêm là Đức Quốc trưởng Bảo Đại và chính phủ Việt Nam phải được tham dự và phải bảo vệ những người Việt Nam thân hữu của Pháp. »

Ông Moch nói thêm rằng lời tuyên bố của ông Hồ Chí Minh thuộc về khuôn khổ một kế hoạch tổng quát cho biết về khả năng của ông Hồ Chí Minh.

Ông Moch nói thêm rằng lời tuyên bố của ông Hồ Chí Minh thuộc về khuôn khổ một kế hoạch tổng quát cho biết về khả

(xem tiếp trang 38)

# Tuần lễ Quốc gia

Ông Marc Jacquet đến Paris

Sau khi du hành trong mười ngày ở Đông Dương, ông Marc Jacquet, bộ trưởng phụ trách việc giao tế với các quốc gia liên kết, đã về tới Paris.

Cùng đi chuyến phi cơ này, có cả hoàng thân Bùu Lộc, Cao ủy Việt Nam tại Pháp, hoàng thân Kammao thuộc phái đoàn Lào tại Pháp, và những phái đoàn Việt Lào do Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm và hoàng thân Souvanna Phouma cầm đầu.

**Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm viếng Tổng thống Vincent Auriol**

Tổng thống Pháp Vincent Auriol đã tiếp kiến ngài thủ tướng Nguyễn Văn Tâm.



Người ta cũng hay biết rằng trong buổi sáng thứ ba, tổng thống Vincent Auriol đã tiếp kiến thủ tướng Ai Lao Souvanna Phouma.

Trước đó, thủ tướng cũng đã viếng ông Paul Reynaud phó thủ tướng Pháp.

TRONG KHI THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN TÂM ĐI VĂNG

Phó Thủ tướng Lê Văn Hoạch sẽ đảm nhiệm việc xử lý thường vụ tại Thủ tướng phủ

Thủ tướng Chánh phủ vừa ra một đạo nghị định cử ông Lê Văn Hoạch, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền và tác chiến tinh thần, phụ trách việc xử lý thường vụ tại Thủ tướng phủ trong

**Thể lệ đăng quảng cáo trong tập Xuân Đời Mới**

Tập XUÂN ĐỜI MỚI kẽ gop là ba số. Những quảng cáo đã đăng trong Đời Mới từ trước vẫn được hưởng giá thường là ba số. Những quảng cáo mới, chỉ đăng trong tập XUÂN ĐỜI MỚI, phải chịu một giá cao hơn là kẽ như đăng bốn ký.

QUẢN LÝ ĐỜI MỚI

này dành riêng cho các võ sĩ thắt lưng đen và nâu, và sẽ mở tại Câu lạc bộ Thể thao Neuilly.

**Kỳ thi tuyển sinh viên vào trường Quốc gia hành chánh Dalat dời đến ngày 1er Janvier 1953**

Bộ Quốc gia Giáo dục vừa ra thông cáo nhắc lại cho các thí sinh kỳ thi tuyển sinh viên vào Trường Quốc gia Hành chánh Đà lạt rằng kỳ thi này đã dời đến ngày thứ năm 7-1-1953. Hồ sơ xin dự thi phải gửi đến trường Quốc gia Hành chánh tại Đà Lạt trước ngày 15-12-1953, kỳ hạn cuối cùng

**Trung úy Phạm Ngọc Vinh, con trai ông Phạm Văn Bính, bị tử trận**

Trung úy Phạm Ngọc Vinh con trai ông Phạm Văn Bính, nghị sĩ Liên hiệp Pháp và Nguyên thủ hiến Bắc Việt, đã bị tử trận trong khu Bùi Chu.

Ông Phạm Văn Bính đã gởi điện văn trình Đức Bảo Đại rằng mặc dầu là đau xót, ông lấy làm憾 hân diện thấy con ông đã được xả thân cho chánh nghĩa của nước nhà.

Ông Phạm Văn Bính còn có một người cháu nữa cũng bị tử trận trong hàng ngũ quân đội Việt Nam.

**Thêm 2 nhà trống tia Pháp bị tử nạn ở vùng Tây Ninh**

Lại vừa có thêm hai nhà trống tia người Pháp bị V.M. sát hại. Đó là hai ông Alfred Magnaudex và Jean Croute. Hai ông đã bị giết trong vùng Tây Ninh, cách Saigon 100 cây số về phía Tây, trong khi di hành thành con đường mới làm xong. Chiếc xe « Jeep » của hai ông trúng phải mìn. Ông Magnaudex chết ngay tại chỗ, đầu chiếc xe hơi tan vụn. Ông Croute chỉ bị thương xoàng, vội chạy trốn nhưng bị V.M. bắn theo một trảng đạn tiêu liên trúng lưng ngực.

## HỘP THƠ QUẢN LÝ

Chúng tôi có nhận được bưu phiếu của những ông :

— Nguyễn Đại Hoảng Quang Trị	100\$
— Nguyễn Thọ Ngọc Mòn Cây	84\$
— Lâm Mộc Sáng Mòn Cây	85\$
— Vĩnh Long đường chợ Đóng Hời	108\$
— Nguyễn Ngọc Minh Hà Nội	84\$
— Định Chánh Hoài Quang Trị	168\$
— Định Hữu Hạnh Campuchia	336\$
— Xuân Hiếu chez Hôte Xuân Pakse	100\$
— Hoàng Văn Quảng Quang Trị	100\$
— Nguyễn Sao Vientiane	170\$
— Lê Hiếu Phan Rí Cửa	296\$
— M. d. Logis Phạm Hiền SP. 52.189	150\$
— Bảo Văn Mạnh Pakse	200\$
— Nguyễn Hoàng Sang Tây Ninh	100\$
— Bà Đò Kiếm Hội An (fai foo)	100\$
— Cô Lê Thị Thảo Hội An (fat foo)	70\$
— Nguyễn Hữu Phú Kontum	84\$

Xin đa tạ.



## Chánh trị là cái chi chi rắc rối thế !

ÔNG chủ nhiệm tôi cho rằng chánh trị là tất cả, là đời sống hiện thực và tương lai. Tôi vẫn chưa hiểu từ khi đọc bài « chánh trị và văn nghệ » của ông. Và tôi cũng không tìm hiểu, vì nào tôi có nhiệm vụ « chánh trị » đâu, tôi chỉ biết nói ngược thôi mà.

Nhưng, tôi cũng là người trong xã hội, tôi cũng cần biết việc đó đây, tôi không tránh được « ảnh hưởng chánh trị », đề nói theo « một » chủ nhiệm Đời Mới.

Tôi rất lo sợ cho cái nạn « ảnh hưởng chánh trị »; tôi sợ chánh trị lây, cũng như ghê lây, bình lây; sợ bị cái thứ chánh trị chi chi đó nó chia rẽ người, gây thù, xa bạn; nhứt là sợ chánh trị giả áo túi cơm, hay chánh trị buôn quyền bán thế lầm. Hàng ngày, đúng như lời chủ nhiệm (khen ông, xin ông đừng quên nhé) đi đâu tôi cũng nghe nói chánh trị, nghe nói cả chánh quyền, đến nỗi nói tắt chỉ còn chửi quyền.

Quyền đây gần như quờn. Quờn trong câu đánh quờn, tức là đánh vỡ, và đánh ở trên vỡ dài cho thiên hạ vồ tay khen đắm mạnh, giỏi chịu đắm, và chịu đắm để ăn xôi ăn tiển.

Nói tắt chánh quyền hóa ra chánh quờn.

Trong những ngày bị bắt buộc suy luận, tôi được đọc một cái tin ngộ nghĩnh như dưới đây :

« Vào khoảng cuối thế kỷ sẽ thực hiện cuộc du lịch cung trăng. Dự bị đi cung trăng có ba giai đoạn :

1.— Năm 1965 sẽ gởi một động cơ nặng 100 tấn lên cung trăng, không có người đi.

2.— Một quả bom bay chờ nhiều người sẽ bay vòng quanh cung trăng, không đổ xuống, rồi trở về địa cầu, vào năm 1975.

3.— Cuối thế kỷ này sẽ hoàn thành cuộc du lịch cung trăng, nghĩa là có thể tới chơi trên cung của chị Hằng, thăm chị rồi về thấy bà con như thường.

Số tiền du phí chưa nhứt định, nhưng nó sẽ không lồ ».

Đó là lời tuyên bố của ông Valentin Cleaver, hội trưởng hội hàng không cung trăng, chờ không phải của Bá Đương bịa đặt.

Ông Cleaver còn thêm rằng những nỗi khó khăn không thuộc bộ phận kỹ thuật mà sẽ thuộc chánh trị.

Cùng chánh trị nữa, bạn thấy chưa ? Hèn gì ông chủ tôi bảo chánh trị là đời sống hiện thực và tương lai. Tương lai cũng bị ảnh hưởng chánh trị. Góm thiệt !

Bá Đương tôi không hiểu tại sao chánh trị rắc rối thế, làm cho ông Cleaver dự đoán rằng nếu không bay được lên cung trăng là không vì lẽ chua đủ kỹ thuật mà sẽ vì chánh trị.

Hay là ông biết trước rằng có một cường quốc nào sẽ tranh giành độc quyền cưới cô Hằng Nga. Có lẽ vì thế lầm. Ông sợ sẽ có thứ dia bay đón đường phi cơ lên cung trăng.

Đây sẽ là thứ chánh trị xôi thịt lớn, lớn hơn chánh trị thực dân ở qua dia cầu.

Bạn có muốn mục kích cuộc tranh duyên chị Hằng thì đừng quên ra Đồng Hải tìm thuốc trường sanh, như Tần thi Hoàng, con Lử bắt Vi, thuở nọ.

Chuong ba bieu

## Đừng lây-lết nữa !

SỨC KHỎE LÀ HẠNH PHÚC TRÊN ĐỜI  
VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

# CỦU-LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và thích  
làm việc hơn trước

### CỬU - LONG - HOAN

CỦA NHÀ THUỐC  
VÕ ĐÌNH DÂN (Chợ Lớn)



### VITAMINÉ

Vừa trị ban, vừa bồi bổ, ngọt  
và thơm, dễ uống. Tông phát hành  
Nhà thuốc tây NGUYỄN THẾ  
95 Đường Galliéni — SAIGON



## VIỆT-NỮ

Nữ-Công Học-Đường

108-110, Frère-Louis — SAIGON

Bồn trường bắt đầu thu nhận học sinh khóa  
thứ ba.

Trường rộng rãi hợp vệ sinh. Phụ huynh  
học sinh muốn gửi con em đến học xin viết  
thơ gấp về trường, vì số thu vào có hạn.

Trường có nhiều nữ giáo viên, và giáo sư  
chuyên nghiệp chăm nom chỉ bảo cho các  
em — có lành làm bánh mứt, lành tèu tay và  
thêu may.

đủ hạng: NHÌ-NHẤT-NGANG

214 DIXMUDE — SAIGON



## ĐỒ C KHẨU CÁC BẢO NGOẠI QUỐC

### MỘT LỜI BÁT CHƯỚC

Cô dâu Mỹ Elisabeth Taylor hiện ở Capri. Cô  
làng xê à một cái mốt ngoài ý muốn của cô.  
Nguyên do, cô mua một cái áo may theo  
kiểu & phảng te di à đây. Cô không biết nên  
bản cách nào và đã bán trả rờ lại. 21 giờ sau  
tất cả dân trong thành phố đều bắt chước lối  
bản của Taylor!

### 50 NĂM NỮA, CON ĐƯỜNG SẼ DI CHUYỂN

Theo những nhà chuyên môn trông coi về việc  
vận tải ở Mỹ, những phương tiện hiện dùng  
ngày nay sẽ hoàn toàn thay đổi trong khoảng  
50 năm. Theo họ thì bắt đầu thế kỷ sau, không  
phải xe cộ sá di chuyển mà chính là đường sá  
sá di chuyển nhờ sức mạnh nguyên tử năng.  
Năm sau, ở Nữu ước sẽ cắt thử một con đường  
như vậy dài độ 20 cây số. Phương pháp này sẽ  
lập được nền công lý cho mọi người trong xã  
hội. Hành khách chỉ ngồi trên một chiếc ghế là  
có thể đến nơi mình định đến.

### NÊN THÊM VÀO BẢN BÁO CÁO CỦA KINSEY

Một bác sĩ ở Chili tên Arturo Mendoza đề  
nhận thêm vào bản báo cáo của Kinsey  
trong sách nói về sức chịu đựng sinh lý của  
người dân bà đoạn sau đây :

98% biết những lời  
tục tiếu không kém đần ông, 90% sú túi chòng  
khi chòng hờ ra khỏi nhà. 80% ngày khò  
khi đặt đầu lên gối nhưng để rồi cà đệm lại  
lòi thúc.

Sau cùng đến 97,9% nói không thật lòng  
khi họ phải trả lời cho những người muốn  
diều tra về sức chịu đựng sinh lý của họ.

### SẼ CÓ MỘT CON KÊNH XUYÊN NGANG DƯỚI KÊNH SUEZ

Trong những chương trình quan trọng mà  
ông Eric Johnston, đại diện cho Tông thống  
Eisenhower phải thi hành trong vùng Cận Đông  
có cả chương trình đem nước tưới len vùng  
sa mạc rộng lớn Sinai. Nước sẽ lấy ở nước  
sông Nil do một con kênh đào dưới kênh Suez.

### NẾU MỘT TRÁI BOM NGUYỄN TỰ RƠI XÓNG...

Các chuyên viên của bộ nội vụ ban phòng  
thủ thủ động, cảnh binh và các đại diện nhà  
cầm quyền địa phương và các nhà báo đã  
nghiên cứu trong vòng bốn ngày nhưng hậu  
quả có thể xài đến nếu một trái bom nguyên  
tử nổ cách mặt đất 200 thước trên nhà máy  
điện Willesden ở Londres.

Theo lời tuyên bố của ông Field, trưởng ban  
phòng thủ thủ động Middlesex, những cuộc  
nghiên cứu cho biết rằng một trái bom bùng  
nổ như vậy sẽ có thể khiến 17.000 người thiệt  
mạng, 41.000 người bị thương và hơn 100.000  
người không nhà ở.

Theo sự phỏng định của các chuyên viên, có  
thể khởi sự tan ca nhanh trong vòng không  
tới ba tiếng đồng hồ sau khi trái bom phát nổ  
vì sẽ có từ 2.000 đến 3.000 chiếc xe đạp chuyen  
chở dân chúng.

Tất cả các nhà máy ở trong một vùng xa  
1.200 thước kề từ nơi bom phát nổ sẽ khởi  
biến lụy và dân chúng có thể hoạt động như  
binh thường, khởi khoang áy.

Tranh không lời

\* Luân đôn là một thành phố đang dần dang  
trở thành một Babylone tàn thời thứ hai.

Những vụ bắt bớ vì phạm vào phong tục,  
vào mại dâm lên đến con số 5000, trước hồi  
chiến tranh, con số ấy chỉ 2500 thôi. Hiện nay  
ở Luân đôn có hơn 10.000 gái làm nghề mại dâm.

Lối tản gác, đụ gác bằng điện thoại cũng  
thịnh hành lắm. Phong trào đồng tính ái  
(homosexualité) cũng phát triển rất mạnh.  
Người phạm vào đạo giáo chỉ bị phạt cù 2000  
đồng tiền Pháp, họ trả tiền phạt với nụ cười  
trên môi.

Hội đồng nghiên cứu về đạo lý đang chú ý  
đến chương trình thanh trùng những sách vở  
báo chí, hoặc những buổi dạ hội đượm không  
khí khiêu dâm.

### SẮP BI HÀNH QUYẾT CÒN XIN PHÉP ĐƯỢC KẾT HÔN TRONG KHẨM ĐƯỜNG

Đúng một tháng trước khi bị hành quyết về  
tội đồng lừa trong vụ bắt cóc và sát hại Bobby  
Greenlease, bà Bonnie Healy, đã tỏ ý muốn kết  
hôn với Carl Austin Hall là một tên sát nhân.

Cả hai người này sẽ bị hành quyết ngày 18  
Đécembre, chiếu theo bản tuyên án.

Nhà cầm quyền khám đường loan tin này có  
thêm rằng Hall không hề ngó lén yêu cầu đó.

Hai người này chỉ được kết hôn khi nào  
được ông giám đốc các khám đường liên bang  
cho phép.

### NAN RUOU Ở MỸ

Rượu đang tiếp tục đóng một vai trò quan  
trọng trong đời sống của người dân Mỹ. Tên  
James Shea 39 tuổi cho chó uống rượu với  
mục đích làm cho con vật trở nên hung dữ và  
nhảy vào cắn vợ.

Nhưng theo bà Shea khai thì thật là một sự  
may mắn cho bà vì mấy con vật đó rất ngoan,  
tiếng xong rượu chúng chỉ ngã lăn ra ngủ.  
Chồng James Shea bị bắt giam.

Cảnh sát cũng vừa bắt nhà văn Vernon  
Bronson vì ông phạm vào tội say ở nơi công  
cộng. Một việc trái ngược, Vernon Bronson  
đã chia sẻ bài một tác phẩm nhan đề : « Làm  
thế nào chống với nạn rượu ? »

### 10.000 NGƯỜI NÓI BUỒI BÈ VÀO VIẾNG MỘ LÉNINE VÀ STALINE

Có mươi ngàn người kiên nhẫn nỗi duỗi để  
lần lượt vào viếng mộ của Lénine và Staline  
và chờ cửa cho công chúng.

Gần 25 giờ tây và đông phương đã được  
vào viếng mộ cùng với những người được  
vào trước hết. Cùng đi với các kỳ giả có các  
đại diện của sở báo chí bộ ngoại giao.

### DÂN ANH TRONG NĂM 1953, ĂN NHIỀU NHUNG UỐNG ÍT HƠN

Số vori năm 1946, người dân Anh trong năm  
1953 chi tiêu vෝ ăn nhiều hơn, thêm 15% nhưng  
uống vෝ nhung thứ giải khát có chất rượu lại  
hết 5%. Trái lại họ chi tiêu vෝ ăn mặc thêm  
đến 21%, mua sách báo đọc thêm 16%, tiêu thụ  
vෝ thuốc hút bớt 14% và các thứ giải trí khác  
cũng bớt 6%.

Trên « mặt trận » tiêu thụ nói chung, có  
một điều đáng lo ngại. Nhờ một sức cỗ  
gắng dâng khén, trong 8 năm vෝ mặt sản xuất  
kỹ nghệ, Anh đã tăng thêm 30%, vෝ phương  
diện canh nông. Đức tiến rất chậm, tinh chung  
vෝ mặt sản xuất chỉ lên được 15%. Nhưng  
ngân quỹ phải chi tiêu vào việc binh bị, vào  
việc thanh toán những món chi tiêu khác nên  
số tiền thừa mà người dân Anh được hưởng  
chỉ tăng 40%. Kết luận, họ làm việc nhiều mà  
hưởng lợi rất ít.





HO ! HO ! HO !

## Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi,  
gián hỏa, trừ đàm và trị các  
chứng ho bất luận mới phát  
hay ho lâu

Nồi tiếng thật nhiều  
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc  
**Thái-Bình-Dương**

25, Rue des Artisans

**CHOLON**

KỸ LƯỞNG  
và  
MÃU LỆ

Poché S

**NGUYEN-TRUNG**  
150, RUE GIA LONG - TEL. 21.503



Một người bạn luôn luôn trung thành

Đại tiệc lẩu

**SOAI KINH LAM**

446, đường Thủ Binh — CHOLON. Téléphone: № 169

PHÒNG RỘNG RẢI, MÁT MẺ ĐẶC BIỆT  
CHIÊU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :  
**Grand Restaurant SOAI KINH LAM**  
446 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS  
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

T.B.— Số sau sẽ có bài xét kỹ. Bài này viết ngày 1-12 sau bài « Thế nào là con  
đường hòa bình? »

Trả lời câu hỏi

## LẤY MẮT NGƯỜI VIỆT XÉT VIỆC THIÊN HÀ

# Động thái sanh lý của phụ-nữ theo sách Kinsey

Thưa bạn,

BẢN về động thái sanh lý của phụ nữ giữa xã hội Á Đông nói chung, và xã hội Việt Nam nói riêng, có thể bị coi là một việc thừa. Ở xứ mình ít ai nghĩ tới vấn đề sanh lý của con người, không những mà còn cho là chuyện « bậy bạ ».

Tôi cũng nhận ra điều ấy. Nhưng tôi không khỏi suy xét kỹ càng hơn. Và khi tôi nghĩ đến là tôi nhận thấy vẫn có vấn đề sanh lý, mặc dù người ta không dám nói ra, hay họ thẹn mà không nói. Nếu có người chịu khó để ý nghe một số đàn ông thân mật nói chuyện, người ấy sẽ nhìn nhận như tôi rằng trong xã hội ta đang sống đây vấn đề sanh lý cũng quan hệ, tuy là không quan hệ bằng ở các nước Âu Mỹ.

Tôi còn nhớ lúc ngồi tù (tôi cũng từng ngồi tù, nhưng không gọi ở khám là một cắp bắng, mặc dù là vì chính kiến), các Bạn đồng khâm sau những lúc bàn bạc các vấn đề chính trị, kinh tế hay xã hội, vẫn luôn luôn « nói tục », mà nói tục lại không chán, và không hết chuyện. Sự thật là như thế.

Ở Âu Mỹ nhiều cặp vợ chồng đê bò nhau vì không hợp sanh lý; có rất nhiều thanh niên nam nữ tìm kiếm sự thích hợp sanh lý. Ở xứ ta cũng có, nhưng rất ít. Cái « ít » này, tôi tin sẽ hóa ra nhiều trong những ngày mai sau. Sở dĩ không tránh được là do sự phát triển dài sòng vật chất, chịu ảnh hưởng cơ khí.

Ở Âu Mỹ dài sòng có tö chức hơn Đông Á. Sự tö chức lại hoàn toàn căn cứ ở sản xuất, và sản xuất nhờ trộn máy móc. Dài sòng vật chất như thế ấy chỉ phô triết đê tinh thần, trí óc con người, khiến nên giữa nam nữ sự giao hợp căn cứ ở xác thịt nhiều hơn ở khôi óc. Lấy vật chất mà chơi lại vật chất thì khó mà có được một sự thỏa mãn đầy đủ. Do đó, người ta bắt nghĩ tìm cái mới lạ; rồi tự nhiên sinh ra sự chia rẽ vợ chồng vì sanh lý. Người ta không nghĩ rằng bắp thịt trơ trọi không có tình cảm lẫn lộn thì chỉ là thứ vật chất tầm thường như bao nhiêu vật chất khác. Có lần tôi bảo rằng người Á Đông với mục sống thấp hơn người Âu Mỹ mà vẫn không hay mình khỏe hơn là vì họ « sống triết lý » nhiều hơn duy vật.

Giờ tôi xin nói đến sách Kinsey. Bác sĩ Kinsey đã viết quyển « Động thái sanh lý của người đàn ông », được coi

## Khoái lạc thật ra sao ?

Người là thú háo vận dụng và thiên hào hóa tài bù của thần thề và trí não của mình. Chính nhu cầu này làm cho người không có giờ nghỉ ngơi nào mà họ thỏa mãn.

Hạnh phúc mà tinh chất con người đòi hỏi không thể có được nếu sức sáng tạo của con người không phát triển, và tài bù không này nở.

Không có lạc thú nào sẵn có, không có sự thỏa mãn nào do bên ngoài đem lại, bằng cái khoái lạc của ta cảm giác trong lúc ta thực hành tài năng đúng với nhu cầu bồn tinh do tạo hóa đặt đe.

L.P. JACKS

nhu là rất có giá trị. Ông vừa cho xuất bản sách báo cáo về « động thái sanh lý của đàn bà ». Chính là một bản báo cáo rất dày, nhiều công phu, và muốn căn cứ vào phương pháp khoa học với sự gần hỏi, điều tra. Có trên 5 ngàn đàn bà trả lời. Đành rằng số đàn bà phúc đáp câu hỏi của Bác sĩ Kinsey chưa có thể gọi được là đại diện PHU NỮ, song nó cũng là cái mực cho kẻ khác soi xét.

Khi tôi bàn đến vấn đề sanh lý, tôi muốn nói trước rằng tôi không coi đàn bà Việt Nam ta như đàn bà Âu Mỹ, mặc dầu người Việt Nam cũng là người trong nhân loại.

Sở dĩ tôi không pha lẩn chính vì xã hội của ta có khác hơn xã hội Âu Mỹ.

## TRỌNG YÊM viết

Căn cứ ở lời phê bình của ba nhà văn có tên tuổi là Amram Scheinfeld, E. Havemann và A. Deutsch, chúng ta có những ý kiến chính như dưới đây :

**Scheinfeld :** Theo báo cáo Kinsey thì trong số đàn bà được phỏng vấn 50% không còn đồng trinh khi lấy chồng, và trong số đàn bà có chồng có lối 26%, hoặc trên số ấy, qua độn 40 tuổi là có việc lận xộn gia đình (tức là thay chồng, hoặc lấy trai), **Scheinfeld** cho rằng điều kè trên không giống cảnh của những già đình ở chung quanh ta.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Về phần đàn bà có chồng, chưa át những người được phỏng hỏi khoái lạc là có hạnh phúc gia đình. Không có gì chứng chắc rằng có sự liên hệ trực tiếp giữa sự lạc thú sanh lý với sự vững chắc phối hợp (vợ chồng).

Có thể nào (lời của Scheinfeld tiếp) định giá động thái sanh lý của một cô gái hay của một bà có chồng mà không đếm xỉa ! Tôi yêu tố xã hội và tâm lý chàng, khi yêu tố này ảnh hưởng khác nhau tùy mỗi trường hợp ?

**Havemann :** Báo cáo Kinsey có nhiều quả bom :

1. — Tình dục của đàn ông phát sanh sớm và mạnh hơn sự tưởng tượng của người ta.

2. — Phản động đàn bà chậm phát ý dục và sự ham muốn giao hợp phát động rất yếu.

3. — Trong con mắt người đàn ông, người đàn bà là người lành đậm đối với tình vật chất, có khi còn lèo là khéo.

4. — Số 5940 đàn bà được phỏng vấn cho ta một bản cung khai công cộng làm cho người chồng nhận ra vợ mình không phải như ý mình muốn.

Havemann bảo rằng những con số của Kinsey là gạt gẫm; người đọc báo cáo Kinsey phải xem xét lại và phải dè dặt.

(còn một kỳ nữa)

## Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

## Lý, Tường gặp nhau

**Ô**NG già họ Lý ở Nam Hán, thấy hội nghị Bạc-muýt sắp sửa nhóm, lo rằng phen này Mỹ sẽ chơi cù « May-nit » Á-long, nên nghĩ ngay đến bạn cùng họ cùng thuyền họ Tường, mới cung phu nhau đáp máy bay xuống đảo Đài-loan.

Vợ chồng họ Tường, sau khi nghe ngoại tin Mỹ nói chuyện tình bồ rơi mình để bắt phái lột ra 12 giờ sau khi chết, rồi để trong máy lạnh thi có thể giữ được trên 50 ngày—Đa lột ra từ 12 tháng lối 15 phân, dài một thước. Cố tay buôn đã lên tiếng thầu cái món hàng mới phát minh này.

Một nhà vua dày máu giang hồ trong người đã múa áo « Sau này tôi chết da tôi sẽ được thuộc đê làm, và li » đê nói tiếp cuộc sống xã hội Trung Cộng, đã tay bắt mặt mừng, xã bắn 21 loạt súng thần công đê đón họ Lý. Hai đội họ Lý, Tường gặp nhau, trù tính kỹ một hiệp ước quân sự Trung-Hoa-Quốc-dân đảng Nam Caoly. Nhưng đây có phải là giải pháp lý tưởng để thoát khỏi cái thế « bà con nghèo » của Mỹ không ?



## « Cố » rẽ và « cụ » dâu di hướng trăng mặt

**M**ỘT thị trấn ở Gia-nã-dai vừa chứng kiến một cuộc thành hôn đặc biệt của một đôi giao nhân xuân xanh dã ngoại thất tuần. « Giang cố » rẽ 81 tuổi và « nàng cụ » dâu 78. Trong tiệc cưới, tân lang dâu bắc rạng long kè lại cuộn gập gù với tân nhân mắt mờ, chân chậm tí vị như sau :

Lối một tháng trước đây, chúng tôi tình cờ biết nhau trong một vườn hoa. Tôi đang ngồi chơi trên một ghế đá, liếc qua thấy bên cạnh có một người đàn bà. Tôi quay lại ngắm « nàng ». « Nàng » cũng đưa mắt nhìn tôi. Thế là cuộc tình duyên bắt đầu...

Đối lứa tuổi tác xứng đôi này, trong cuộc du lịch của tuần « trăng mặt » chàng rẽ cụ « nàng » có lẽ vai bà cõi cụ « chàng » chỉ lèo mà hỏi :

— Ông trăng của « cụ » hay của tôi ?



Hoàng thân quốc thích Ai Cập hát khúc bi ai

**H**OÀNG đế Farouk bị dân chúng Ai Cập truất ngôi, phải bỏ xứ mà chạy, nay đến lượt các hoàng thân quốc thích bị truất bỏ

quốc tịch, và nếu có muốn đi ra ngoài quốc thiêng phủ dân chủ Ai cũng xin mời đi.

Dã có hàng trăm người trong hoàng tộc bị tịch thu tài sản

và còn hàng trăm người nữa sắp sửa phải... trả của dân chúng lại cho dân chúng.

Có nhiều hoàng thân quốc thích ở trên đất xứ sở, muốn giữ quốc tịch Ai Cập nhưng không được phép.

Nghé đâu hoàng gia Ai đang trời khóc bi ai,

Pha-Rút nhất khú hẽ ..

Hoàng tộc bất phục... hoàn quốc tịch.



## Ai muốn buôn da mình ?

**B**ÁC sĩ Brown vừa elo hỏi nghị giải phẫu y khoa Chicago hay rằng da người sau khi chết có thể dùng để cứu những người bị thương nặng.

Muốn giữ da người cho dùng thì phải lột ra 12 giờ sau khi chết, rồi để trong máy lạnh thi có thể giữ được trên 50 ngày—Đa lột ra từ 12 tháng lối 15 phân, dài một thước.

Cố tay buôn đã lên tiếng thầu cái món hàng mới phát minh này.

Một nhà vua dày máu giang hồ trong người đã múa áo « Sau này tôi chết da tôi sẽ được thuộc đê làm, và li » đê nói tiếp cuộc sống xã hội Trung Cộng, đã tay bắt mặt mừng, xã bắn 21 loạt súng thần công đê đón họ Lý. Hai đội họ Lý, Tường gặp nhau, trù tính kỹ một hiệp ước quân sự Trung-Hoa-Quốc-dân đảng Nam Caoly. Nhưng đây có phải là giải pháp lý tưởng để thoát khỏi cái thế « bà con nghèo » của Mỹ không ?

Nhưng thử da dày của hahig này đến khi chết rồi có còn dùng được việc gì cho ai không ?



## Tin mừng

**D**ược tin bạn Trần Văn Cang, kiến trúc sư đã sánh duyên cùng cô Hà-thi-Lê, và hôn lễ đã cử hành tại biệt thự của Thiếu tướng Lê Văn Viễn tọa quan đội Bình Xuyên, hôm 26-11-53.

Chúng tôi xin thành thật có lời chúc mừng hai họ Trần-Hà được hạnh phúc lâu dài.

TRẦN VĂN ÂN  
và tòa soạn Đời Mới



## Đơn thương độc mã

**B**AN không phải là người đơn thương độc mã, bởi vì bạn là người tranh đấu, bạn có đồng chí, có đồng minh và có cảm tình của nhiều lớp nhân dân.

Nhưng bạn có thể lâm vào cảnh đơn thương độc mã, mặc dầu có nhiều người đứng bên cạnh bạn.

Trên đường tranh đấu không phải lúc nào cũng thuận tiện. Có khi đồng chí của bạn sẽ vì hoàn cảnh bức bách mà phải tạm xa bạn, có khi chính bạn buộc lòng phải tạm lánh đồng chí để mưu tồn tại cho họ. Trong những trường hợp ấy bạn bị cô lập, dù là không phải cá nhân cô lập. Nhưng bạn vẫn tiếp tục tranh đấu dưới một hình thức mới thích ứng với hoàn cảnh.

Tranh đấu như thế ấy, tôi gọi là đơn thương độc mã.

Bạn có nhớ chuyện Triệu tử Long phò A Đầu. Họ Triệu đánh phá vòng vây một cách đơn thương độc mã, cứu được con Lưu Bị.

Nhưng, trường hợp thành công của Tử Long rất đặc biệt. Thành công một lần có thể được, chứ chưa chắc có thể nên việc lần thứ hai. Cho nên, khi ngộ cảnh đơn thương độc mã, người tranh đấu bị giữ thế thủ, cần giữ sức đê mà tung ra khi hoàn cảnh đổi chiều, và đưa tới cơ hội thuận tiện.

Ở trên miếng đất của bạn tranh đấu ngày nay, bạn chờ quên rằng nó là đất không chun. Có người gọi miếng đất ấy là đất lầy. Tôi gọi là đất của người ta. Những người sống trên đất ấy đều bị mắc phải một thứ bệnh tè liệt.

Bạn cũng sống trên đất ấy, lại sống đời tranh đấu, thì bạn chờ quên bạn đang đánh dưới hình thức đơn thương độc mã.

BẤT HỦ

## ĐỜI MỚI MÙA XUÂN 1954

• Hình thức tươi trẻ, xinh đẹp

• Nội dung tiến bộ, mới lạ.

• Một giai phẩm tập trung nhiều cây viết tích cực, trẻ mạnh.

• Một công trình tập thể xây dựng trên nền tảng thống nhất về sáng tác và nghị luận

• Tổng hợp những nhận định biến chứng về các hoạt động văn hóa của một năm qua.

# THẾ NÀO LÀ CON ĐƯỜNG HÒA BÌNH ?



**T**RÊN mặt báo này đã nhiều lần chúng tôi có nói đến vấn đề hòa bình. Và mặc dầu người ta cho vấn đề hòa bình là việc khó khăn vô cùng, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng có thể khôi phục hòa bình nếu người Việt Nam làm chủ tình hình trong xứ.

Hòa bình mà chúng tôi thường nói là hòa bình toàn diện, toàn dân, hòa bình thực sự. Khi chúng tôi quả quyết rằng độc lập quốc gia là điều kiện duy nhất để hòa bình, chúng tôi không sợ mình còn lầm lộn. Chúng tôi không quan niệm độc lập quốc gia một cách hẹp hòi, không coi độc lập là mục đích tối hậu, không cho giải phóng dân tộc là một chủ nghĩa (gọi là chủ nghĩa quốc gia), mà chỉ nhìn nhận đó là một mục tiêu phải tranh đoạt cấp bách, một giai đoạn cần phải trải qua.

Vấn đề giải phóng xã hội và con người, để đưa con người và xã hội đến mức độ khả quan, làm cho đời sống của loài người có tổ chức chu đáo và tinh tế hơn, để lại hạnh phúc, vấn đề này được chúng tôi xem như là có tính cách trường kỳ. Khác hơn nhiều người, trong lúc giành độc lập chúng tôi muốn giành cả công lý xã hội. Bởi vì, thiếu công lý xã hội, độc lập chưa được hoàn toàn. Trong trường hợp ấy nhân dân vẫn còn chưa được giải thoát xiềng xích, vẫn còn đau khổ về mọi mặt. Cũng người đồng giỗ nòi mà có hạng bốc lột, và bị bốc lột về cả hai phương diện vật chất và tinh thần.

Không đòi nước Việt Nam trở nên Đại Cồ Việt, chúng tôi mong mỗi đưa Việt Nam vào cuộc hòa đồn dân tộc với tư cách một nước tiến bộ, dù sure đóng góp phần tham gia của mình một cách rực rỡ.

Bạn hiểu cho chúng tôi cái lẽ ấy, chúng tôi xin trả lại vấn đề đòn đường hòa bình.

Bà gọi là hòa bình toàn diện, toàn dân thi chúng tôi không chịu đặt quốc

dân trước một việc làm rồi. Trong hiện tình nước nhà, thiết lập Quốc Hội là đặt toàn dân trước một việc làm rồi vậy, bởi vì trước khi có Quốc hội phải có độc lập, phải có sự tham gia của toàn dân.

Trong lúc dân tộc còn chia rẽ, độc lập còn chưa cụ thể, để cho phần cai trị có cơ sở và

**TRẦN VĂN ÂN**

vết

qui cù, chúng tôi

có kêu gào ban

bố *Lâm thời ước Pháp*. Mà nói Uớc

Pháp cũng là ám chỉ một thể thức

*Quốc dân tham nghị viện* (khác hơn

quốc hội).

Đó là đòn đường hòa bình. Vì sao?

Vì tất cả đồng bào đều mong mỗi

độc lập, dù là người chiến đấu hay

người tranh đấu. Nếu người tranh

đấu chính trị và ngoại giao nhờ điều

kiện chủ quan (chiến đấu) và khách

quan (cuộc điện thế giới, mâu thuẫn

giữa cường quốc) mà cụ thể được độc

lập, thi nền độc lập là của toàn dân

chứ không riêng của một bộ phận dân

chúng nào.

Năm được điều kiện độc lập là làm chủ tình thế. Mà làm chủ tình thế là tạo cơ sở để mà đoàn kết dân tộc.

Khi ta nói tới công cuộc khôi phục hòa bình tất nhiên ta có nghĩ đến cách làm tiêu tan lý do chiến đấu. Khi lý do chiến đấu không còn mà còn có người chủ chiến đồng bào vì một lẽ nào khác thì kể ấy sẽ lãnh trách nhiệm với quốc dân đồng bào. Việc ấy là việc sau. Việc gấp rút ngày nay là cụ thể độc lập.

Có người bảo rằng không cần thương thuyết với Pháp; chủ trương như thế là tiêu cực, bởi vì chiến đe dọa hòa chư chưa có ai chiến vi chiến, hay chiến đe mà tiêu diệt, vi trong hiện tình nhân loại chưa có dân tộc nào có thể tiêu diệt một dân

nhưng đây cũng là một mâu thuẫn lớn. Không làm chủ tình hình thi không làm sao thống nhất lực lượng quốc gia được, bởi vì cũng thời « quốc gia », nhưng « quốc gia » không nghĩ như nhau. Phần đông là ai cũng di con đường lợi riêng, để có thể chung chịu tai họa, họa cho cả dân tộc.

# LẬT TRANG SỰ CỨU



tộc khác. Nói trắng ra là không có nước thù vĩnh cửu, cũng như chưa có nước bạn trường kỳ.

Trước cảnh dang eo, nếu có thể đem lại hòa bình mà khỏi chiến và không mất độc lập, thiết tưởng không có người Việt Nam nào là không muốn. Nói thế, không phải chúng tôi nghĩ

rằng nói suông mà xong việc.

Sở dĩ chúng tôi chủ trương nên thương thuyết với Pháp là vì những điều kiện chủ quan và khách quan. Thành hay bại là một việc khác. Mà khi chúng tôi chủ trương thương thuyết, chúng tôi không quên chủ trương thay thế quân đội Pháp (*xem bài Giúp Pháp lui binh*).

Vẫn biết rằng việc ấy rất khó và có cả nguy cơ, nhưng đã đòi độc lập thi phải có kế hoạch tự cứu phản náo. Phải đã nghĩ việc nước thi không những phải nhìn vào nội tình mà còn phải xét ngoại thế. Làm chủ nội tình để ứng phó ngoại thế đó mới là phung sự dân tộc đầy đủ.

Ngày mai này sẽ có hay không có cuộc thương thuyết Pháp Việt, điều ấy thuộc quyền nước làm chủ tình thế. Hầu như sau khi có tin Hội nghị tam cường ở Bermudes Pháp tổ ý chấn chấn. Có lẽ vì Pháp còn chưa át

quyết chính sách đối với Đông Dương, hoặc Pháp còn chờ xem thái độ của Mỹ. Pháp sẽ di con đường có lợi nhất cho mình.

Đúng về phương diện Việt Nam, bất luận Pháp sẽ thay đổi chủ trương như thế nào, điều kiện cần thiết là điều kiện chủ quan, tức là vấn đề siết chặt nội bộ.

Nhưng đây cũng là một mâu thuẫn lớn. Không làm chủ tình hình thi không làm sao thống nhất lực lượng quốc gia được, bởi vì cũng thời « quốc gia », nhưng « quốc gia » không nghĩ như nhau. Phần đông là ai cũng di con đường lợi riêng, để có thể chung chịu tai họa, họa cho cả dân tộc.

T.V.A.

**H**ỐT TẤT LIỆT chinh phục xong Trung Hoa, vua nhà Trần sai Trần di Ái sang sứ Tàu. Vua nhà Nguyễn muốn có cớ để đem quân sang chinh phục Việt Nam mới hỏi Trần di Ái rằng: Nhà ngươi muốn làm vua Việt Nam không? Trần di Ái im lặng. Hốt Tất Liệt sai Sài Thung đem quân phò Ái về nước làm An nam quốc vương. Nhưng Ái vừa về tới biển thùy đã bị bộ tướng của Trần hưng Đạo tới bắt sống mang về Thăng Long trị tội và rồi, sirs đoàn kết của dân tộc Việt Nam đã diệt hết mọi kẻ phản bội và đánh tan được quân xâm lăng. Thật là một bài học quý báu của lịch sử.

\*\*  
Vào cuối nhà Trần, vua Trần nghệ Tôn là một thứ Farouk Việt Nam vừa hoang dã, vừa nhu nhược lại không biết tim lè phải như Tề hoán Công thờ Quản Trọng, cũng không chịu thoái vị hay tự tử đi, để giáp bớt cho lịch sử một chướng ngại vật. Hồ qui Ly phải lên thay đê lãnh đạo lịch sử, đó là một việc rất hợp lý, nhưng cái luân lý tôn quân một cách nô lệ của chế độ phong kiến cung những chánh sách cách mạng của Hồ qui Ly đã làm cho ông ta bị thất nhân tâm ở trong và gày thù oán ở ngoài. Giặc Minh thừa cơ hội mượn danh nghĩa đánh họ Hồ, khôi phục cho họ Trần kéo quân sang.

**D**ọc xong trang sử cũ tôi ghi ngay vào trang giấy trắng mấy dòng chữ sau này:

Hai kiên nghị của Hội nghị toàn quốc ở Saigon vừa rồi đã đánh dấu được một tiền bối lớn trong lịch sử tiến hóa của dân tộc Việt Nam. Hai mươi năm trước đây, cũng là người Việt, kẻ cầm súng cung như kẻ không cầm súng, kẻ xa cũng như người gần có ai hỏi thi mọi người Việt cũng đều nhất quyết đoàn kết trước một mục tiêu :

Việt Nam độc lập hoàn toàn và thực sự.

Con cháu chúng ta sau đây khi đọc trang sử Việt đến đoạn này chắc chúng sẽ bảo rằng :

Cha ông chúng ta ở năm 1953 đã bớt ngốc, đã đoàn kết.

Cuộc tranh đấu thực ra chưa tới giai đoạn quyết định, 25 triệu người Việt Nam mắt mui không ai giống ai thi mọi việc vẫn phải tiếp tục, phải sửa soạn, vẫn biến diễn và trưởng thành trên lãnh thổ Việt Nam nhưng trước tai họa chung của đất nước,

chúng ta có thể khác nhau trong chiến thuật nhưng đừng bao giờ có tình đối lập nhau về chiến lược chính, đối trọng chinh chiến giai đoạn.

Chúng ta hãy cầu chúc cho Hòa bình sớm chớm nở ở Việt Nam.

**H**ỘI MỚI



## HỘP THƯ TÒA SOẠN

Các bạn Quê Việt, Lê văn Thắng, Đoàn văn Long, T.K., T.G., Việt Quyền, Nhật Lệ, Thành Thuyền, Trúc Mai, Mộc định Nhén:  
Đã nhận được bài các bạn. Đa tạ.

**Bạn L.D.H.:**

Mấy bài thơ và Xuân không qua được. Bao quát! Cả nhận đủ bài của bạn. Đặc san D.M. chưa ra. Sẽ gửi bạn sau.

**Bạn N.T.H (Phan rang):**

« Một đêm trăng trên mặt hồ ». Đã nhận được.

**Bạn Song Hồ:**

Sẽ cho gửi D.M. số 82 cho bạn.

**Bạn Lê Thu (Marseille):**

« Dưới ánh trăng » Đã nhận được,

**Bạn Hiền Sinh:**

« Hướng đạo và sự giáo dục trẻ em ». Đã nhận được. Bài « Giáp ngọ » 1954 của bạn. E chậm nhất!

**Bạn Ng. H. Xuân:**

Bài ấy đang xem lại, sẽ đăng

**Bạn L. T. Lê:**

Tuy bút « Chiều mưa » Đã nhận được.

**Bạn Người gio Linh:**

Đương xem « Tin sét đánh ».

**Bạn N. Thành Thủy:**

Sao lại viết lên hai mặt giấy?

**Bạn Mai Lâm:**

1) Bát chorsche cái hay của người là một điều nên làm.

2) Tân thành ý kiến thứ hai của bạn, nhưng tiếc rằng gặp nhiều trở lực làm.

Còn đề nghị thứ ba của bạn trái với con đường văn nghệ tiến bộ.

**Bạn Phong Sơn :**

Nhận đủ bài của bạn.

**Bạn Bình Quan :**

Gửi cho mấy tác phẩm kẽ trong thư xem sao?

**Bạn Châu Tăng :**

« Hôm qua » chưa quen, « bây giờ » quen rồi đây!

**Bạn Tân Ngôn :**

Không tránh được nếu bạn ở tuổi ấy. Có biết chuyên môn có lẽ sẽ được điều động theo nghề của mình.

**Bạn Ng. ng. M :**

Có xem kỹ bài phòng sự lá, rất tiếc đăng vào báo hàng tuần không hợp.

**Bạn Hoa mộc Lan :**

Đang sửa lại « Trận lụt thời đại ».

## Tin mừng

Được tin bạn **Hoàng Lan LƯƠNG DANH HIỂN** đẹp duyên cùng cô **LÊ-BÍCH-THUẬN** tại Hanoi.

Chúng tôi xin thành thực chúc hai bạn được hạnh phúc đầm thắm và lâu dài.

**ĐỜI MỚI**

## Đón đọc

### BỜI MỚI SỐ 90

Trọng Yêm phê bình bạn  
chủ nhiệm **TRẦN VĂN ÂN**



# ĐỌC THƠ BẢN



## của cô HỒ XUÂN LAN

Kỳ nay, mục « đọc thơ bạn » Xuân Lan em xin điểm lại một trong ba bài thơ của anh Việt Quyền : bài « nỗi lòng chính phủ ».

Bài này, đạt ý anh kẽ nỗi lòng người vợ lính nhớ chồng, nhớ ngày chia ly, mong ngày yên ổn để chồng về. Ý tưởng của bài thông thường quá, người chính phủ nay cũng như muôn ngàn đàn bà con cháu bà É-vă, không có gì đặc biệt cả, với một nỗi đau « sáu » như thế anh Quyền lại dùng một lối từ ngữ sáu như mảnh hồng phan bắc, tạo hóa cao cao, trả nợ sơn khê v.v..

Tuy vậy, trong bài Uất hận anh Quyền đã tả được cái « val chiến thắng » bằng bốn câu khá vui :

Aha! vinh quang thay! ngày chiến thắng  
Toàn dân Lạc Việt đang chờ mong  
Ngày mai đây, toàn thể Bắc Nam Trung  
Vùng đứng dậy, xóa tan niềm uất hận.

Bài « Tâm sự quán vắng » của Người già lính.  
Hà y là một bài thơ nội dung rất phong phú, tác giả tự ví mình là cái quán nước bên đường của một bà lão già, cái quán đó đã được chúng kiến đời sống vất vả của chủ nó khi phải che nhà dột, khi phải rang hạt bì ăn thay cơm, cái buôn của những ngày quán vắng khách, những nỗi niềm tâm sự của bà lão có đơn rồi bà lão chết, cái quán tro troi bên đường.

Cái nội dung đó đã được diễn đạt bằng một kỹ thuật khá trọn vẹt, dùng chữ khéo, chọn âm nhạc sành và phán phôi rất hợp lý.

Với hai câu :

Chung quanh tôi có mộc  
Giò suốt năm hồi vè

Với hai câu già dí dỏ, người đọc cảm thấy ngay cái hoang vu, trống trải, lạnh lẽo của một địa thế « đồng móng quạnh »

Cứ đêm về một bóng trước đèn con  
Ngồi nhai trầu gói chiếc bánh tro tròn  
Đè sáng sớm bảy cùng quầy chuỗi hột  
Bà trú trong lòng tôi (lời cái quán)

Chuyện đời bà, tôi rõ từng chữ một  
Từ đường đi, bước tới mẩu chuyện tâm tình

Tác giả đã tả công việc của bà lão một cách rõ ràng, với một nhạc điệu buồn buồn như tâm lòng của người có quanh.

Tôi thương bà: những ngày mưa vẫn tiếp rơi  
Quán vắng khách, nước mắt vòng quanh mí  
Tôi biết bà đã nhặt từng hạt bì  
Bỏ vào rang ăn đỡ thế cơm vàng

và rồi :

Tuổi nặng dần không một bóng bà con  
Những phút bệnh cảm rằng ghim đau đớn

Thật là một thảm trạng, một kiếp sống bị đầy đọa, một đau khổ của trần gian, ai cũng phải rơi lệ thương bà lão già, cảm trách sự vô tổ chức của xã hội loài người đã không bảo đảm được cho con người đã từng đóng góp mồ hôi nước mắt với cuộc đời đẻ rời :

Người bạn già vĩnh biệt giữa lòng tôi (lòng quán vắng)  
Mấy ngày sau, mới có được mấy người

Đưa tết xác bà ra mộ địa.

Cũng may mà thè xác bà sẽ bị hỏa thiêu nên mới được người ta chôn cất cho, nếu không thì loại người cũng sẵn sàng để mặc bà hóa thành đá mà thôi. Bạc bẽo thay! phu phàng thay! Xã hội đối với con người, con người đối với con người.

Và cuối cùng, tác giả đã gởi bài lai trong hai câu :

Ngày nào đây, tàn lụn với thời gian  
Giữa đường quê vắng vẻ với hoang tàn.

Một cái gì đang mòn mỏi, đang tiếp tục tan rã trong không gian và thời gian, hai câu kết này còn đẽ lại trong tâm tư độc giả một âm hưởng buồn buồn, đang trôi về đì vắng.

Tuy vậy bài này còn có nỗi lòng dùng hơi nhiều lời, nếu tác giả gởi gọn ý tú hơn nữa thì bài thơ còn tăng thêm nhiều giá trị

## TƯ TƯỞNG

Khi người ta chết, mọi điều đều mất cả, trừ kỷ niệm đã làm điều tốt trong đời người ta.

Thiếu lịch sự cũng giết được tình yêu.

Đời chúng ta do tư tưởng của chúng ta tạo nên.

MARC AURELE

Nghệ thuật tinh vi ở chỗ lý tưởng hóa sự thật chứ không phải ở chỗ chép y sự thật.

Trí nhớ con người là một kẻ dõi trá có tài quyến rủ và hay lừa phỉnh nhất.

O.M.

Người cầm đầu là một người bạn tương lai. Khi diu dắt những người của mình, người ấy phải nêu rõ tương lai họ.

NAPOLÉON

## TIN MỚI

số 37 ra ngày 13-12-53

VĂN-LANG viết tiếp

HỒI KÝ PHIÊU LƯU

Một câu chuyện hồi cũ rất ham mê, một câu chuyện tình dưới bóng thánh giá, trong tiểu thuyết của Vị Hoàng :

**DẤU TẠN BÁY LÒNG**

● CÁI GI CÙNG

**Không phải thế**

cũ, và con người di từ ngơ ngác này đến ngơ ngác khác, tiểu thuyết xã hội của Hà Việt Phương

Lá rụng về cội, có lợi gì đâu

**Về cội làm chi**

của Nguyễn-nông-Dài

Nhân cuộc biểu diễn dương cầm của Bà Nguyễn văn Ty

## ÂM NHẠC THUẦN TÚY VÀ ĐẠI CHUNG

LÀN này không phải là lần đầu tiên, một nhạc sĩ người minh chủ trương đúng kỹ thuật, nhạc cụ Tây phương để di tới mục đích cao nhất của âm nhạc: diễn tả tình cảm tư tưởng cảnh vật Việt nam bằng âm thanh thuần túy...

Ở Sài Gòn, gần đây chúng ta thường được thưởng thức những thử thách của một trong đám linh tiên phong của Trường Nhạc Không Lời là Võ dire Thu, với những nhạc phẩm như MỘT NGÀY ĐÃ QUA, SÔNG BẠCH DẮNG, DẠO THUYỀN TRÊN SÔNG HƯƠNG, BUỒM XUÂN... Ở xa hơn nữa, những công trình của Tạ Phước (Khúc chiến thắng), của Tạ Tân (Ra khơi), của Lê Yên (Lô giang), của Nguyễn xuân Khoát (Trống tràng thành — Cỗ Độc lập) vẫn vẫn cũng đang dựng gạch ngói cho tòa nhạc mới, tiếp tục cho phong trào ca nhạc cải cách là một nghệ thuật đã được toàn dân công nhận trong khoảng mười năm nay...

Nhìn vào số tác phẩm của các nhạc sĩ kể trên, thêm vào những sáng tác của bà Ty, chúng ta thử nghiên cứu bước đầu của Trường Nhạc Thuần Túy này, với mục đích hướng dẫn đến một kết quả mà ai cũng mong muốn là: Làm sao cho Nhạc Không Lời được Đại Chung ủng hộ!

\*\*\*

LỊCH trình tiến triển của Nghệ Thuật Âm nhạc Việt Nam đã dạy ta rằng: Cho đến đầu thế kỷ này, (ngoài những dân ca cổ, những bong hoa này nở tự nhiên của dòng nội sáu rộng) một thứ quan nhạc tự xưa đã được gọt rũa kỹ lưỡng năm im lim trong đời sống âm ức của chúng ta. Đứng trước trào lưu tiến hóa của ngoại quốc, tuy chưa biết tìm ra một

nội dung hình thức nhạc mạnh mẽ, tinh cảm dồn nén của người minh cũng biết không dung được loại nhạc cổ điển phong kiến đó, rẩy rụa ra một loại mà chúng ta gọi là Cải lương vậy.

Nó cũng biết « cải lương » đi, tinh cảm uất đày khát vọng, thèm an ủi của toàn dân dưới chế độ đế nén đã phá vỡ tinh tiết đóng khung trong

ĐỜI MỚI số 88



tuy phải kiềm thao lại công việc của mình !

Riêng tôi, khi nghe các bạn, khi đọc các bạn, tôi rất thắc mắc ! Tôi tự hỏi rằng hình thức nhạc của các bạn vốn là sự kết tạo của rất nhiều hình thức cổ điển tây phương, tuy chưa đựng ít nhiều bản sắc quê quán, có thể làm cho Đại chúng gần gũi được không? Nói ngay đến số người thi thành, hình thức Synphonic, Sonate, sản phẩm của thời phong kiến (thế kỷ 18) liệu có dân nỗi tình cảm tư tưởng của các bạn vào họ không? Tôi nghĩ đến những nhạc sĩ dân tộc của Tây phương như Bela Bartok của Hung, Moussorgsky của Nga, Grieg của NaUy, ManueldeFalla của Y pha nho vẫn vẫn tuy sống vào một thời mà nhạc cổ điển của Đức của Ý của Pháp đang làm bá chủ, nhưng vẫn biết tìm được một con đường dân tộc đặc biệt.

Đối với ta, kết quả của sự đặc biệt đó không dám dị ở chỗ chỉ dùng âm giai ngũ cung như ta trưởng, mà ở chỗ vượt ra khỏi hẳn công thức nhạc của ngoại quốc, thể hiện ngay bằng những thể tài, cách thể hiện dể tài, lối hòa âm, lối hòa nhạc khi của mình. Tôi cũng như phần nhiều thính giả, nghe sáng tác phẩm của Trường Nhạc không lời, vẫn có cảm giác như nghe một người ngoại quốc nói giọng tiếng minh. Tóm tắt lại, nếu như Liszt biết tạo ra những Rapsodies hongroises không thể chối cãi được là không có màu sắc dân tộc, nếu như Schubert là cha đẻ của thể tài lied, Debussy của lối hòa âm ấn tượng, 5 nhạc sĩ Nga của trường nhạc dân tộc rút thể tài ở những dân ca, thì chúng tôi mong các bức tiền phong trong loại nhạc thuần túy sẽ biết tìm ngay những hình thức nhạc không xa với những hình thức cổ truyền của mình.

Nhung nói đến hình thức chưa đủ. Phần quan trọng nhất là nội dung, chúng ta đừng bao giờ quên nó! Hầu hết chúng ta đang mong muốn gì? nếu không phải là thấy được thể hiện (xem tiếp trang 32)

# PHỤC VỤ HAY PHẢN BỘI điện ảnh Việt Nam?

**B**ỘN phận của nhà phè bình điện ảnh là bênh vực nghệ thuật chống lại sự trực lợi của nhà sản xuất phim. Nói một cách khác, người cầm viết có lương tâm không thể vào hùa bay dung túng những công việc truy lục hóa nghệ thuật vì vô ý thức, bất lực hoặc vụ lợi.

Chúng tôi thấy đó là một thái độ cần thiết để ngăn cho màn ảnh Việt Nam tránh đỡ những làn sóng đầu cơ làm chim ngáp, nhất là trong bước đầu.

Khuynh khích một bọn con buôn đem nghệ thuật thử bảy ra đánh đòn thi chảng khác nào đồng lõa với tội ác, cho nên chúng tôi không thể dễ dãi trước các sản phẩm điện ảnh Việt Nam gần đây.

Lẽ tất nhiên không bao giờ chúng ta nỡ đòi hỏi khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh xã hội hiện tại ở đô thành, nhưng một cuốn phim đưa ra chiếu trước công chúng, — dù là đang giai đoạn phôi thai ít nhất cũng phải có các điều kiện tối thiểu về nội dung và hình thức. Và những người làm việc cho điện ảnh phải ý thức một phần nào về trách nhiệm của mình trước nghệ thuật, trước dân chúng, trước lịch sử.

Không thể viện cớ là mới bước đầu để rồi sản xuất các thứ phim làm lấy được, gây nên ảnh hưởng tai hại cho nghệ thuật và tinh thần xú sủ. Các nhà sản xuất ấy lại là những kẻ phá hoại đặc lực trong bước đầu mà họ tưởng là xây dắp nền tảng điện ảnh Việt Nam.

Sức đòi hỏi phim V. N. của dân chúng càng mạnh bao nhiêu thì các công việc vô ý thức về điện ảnh lại càng đặc biệt bấy nhiêu.

Lợi dụng sự mong mỏi chân thành của quần chúng để làm tiền, bọn con buôn nghệ thuật cùng chẳng khác gì bê lú con buôn ở địa hạt khác mà xú sủ vẫn phỉ nhô? Đổi với hạng làm giấy bạc giả nghệ thuật, người văn nghệ ý thức không thể im lặng được. Trên lớp trường văn nghệ dân tộc, người văn nghệ chân thành cần phải nói sự thật ra trước dân chúng.

\*\*\*

CUỐN phim Việt Nam thứ ba, *Nghệ Thuật và Hạnh Phúc* của hãng « VIỆT PHIM » đã tiến thêm một bước

kỹ thuật điện ảnh V.N. đang ở bước đầu.

Phương tiện vật chất có đầy đủ, nhưng thiếu phần tinh thần (gồm cả ý thức và kiến thức nghệ thuật) điều khiển thi kết quả vẫn là không.

Do đó, chúng ta thấy rằng: các nhà sản xuất phim muốn tránh khỏi những thất bại chua cay, về tinh thần cũng như về tài chính, cần phải có một tổ chức chặt chẽ về nghệ thuật, kỹ thuật (ngoài phương tiện máy móc, tiền bạc) đi đôi với một đường lối tinh thần vững vàng. Vấn đề ý thức của những người làm việc cho điện ảnh phải đặt lên hàng đầu.

Tinh thần cuốn phim quyết định giá trị của cuốn phim trước quan chúng.

Hoàn cảnh chúng ta đang sống dù có sao đọa, thối nát, nhưng con người văn nghệ có ý thức lành mạnh không có quyền ca ngợi hay đồng lõa với không khí sụt truy lục tinh thần.

Bao nhiêu sự cố gắng của studio Việt phim ở Hà Nội (cơ sở điện ảnh tương đối đầy đủ về máy móc thực hiện phim) đều bị cái nội dung ác hại kia làm sụp đổ.

*Nghệ Thuật và Hạnh Phúc* nhắc chúng ta trở lại với nhận định: vẫn là nội dung định đoạt giá trị cuốn phim, nhất là

HOÀNG THU ĐÔNG

## ĐIỂM QUA NỘI DUNG phim « Nghệ-thuật và Hạnh-phúc »

của DUY SINH

Câu chuyện hép mắt, trò hán vào mặt cõi :

— Thế cõi thích những bài vè loại nào?

Văn uốn éo cái thè xác thèm khêu gợi, cõi đáp :

— Em thì em thích loại nhẹ nhàng, du dương hơn.

Thế rồi câu tung dàn bằng một kiều rất Âu Mỹ giới thiệu cùng mọi người bản nhạc, và có ca say đắm Quán chung lưu manh trong phòng ấy lại hoan nghênh nhiệt liệt.

Cau hát vira dứt, mấy thanh niên vong mang nợ nhảy sõi tới, khen sáu khen ngứa, khen lợy khen đê rồi tự giới thiệu, mệnh danh là nghệ sĩ, là một bau kịch, và đang đi tìm một nữ tài tử, thế rồi họ quen nhau ngay, bà vai bà cõi, còn hơn nữa là xách mõi, xách tai nhau rùn rẩy, hệt như một bọn động cõi vậy. Từ hôm đó trở đi, mấy anh thanh niên nợ say cõi hàng như điệp, chèn mảng với vợ con, mang tiền mang bạc, mua hòm mua hòe, thuê nhà thuê cửa đến dâng cho mỹ nhân. Ghen tuông lán nhau. Ta thấy trên màn bạc đêm trăng vắng vạc, chiếu qua cửa sổ làm lồng lánh những hạt kim nhũ trên tà áo của cô hàn, Ho.. Ta thấy những xian phong cực lộng lẫy, sang trọng, nơi đây họ tư tình cùng nhau, họ là loi, uống rượu, ca hát ôm ấp nhau, tất cả những cái diển đó được phủ ngoài bằng một nước sơn nghệ tì nát.

— Cõi thấy thế nào? Cõi được không cõi?

Cõi hằng cười lảng, uốn éo trả lời cõi :

— Giọng anh hát hay lắm, nhưng bài hát hơi cõi nhả.

(xem tiếp trang 29)

ĐỜI MỚI số 88

## VĂN ĐỀ ĐIỆN ẢNH



**D**ỰA vào nguyên tắc bắt địch này: « Điện ảnh là một kỹ nghệ nhưng ảnh phẩm phải là một nghệ phẩm ». Ta cần chia vấn đề Điện ảnh ra thành hai phần: phần kỹ nghệ và phần nghệ thuật. Chia thật rành mạch rõ rệt, rồi phân công phụ trách cho thật chu đáo thì mới mong xây dựng đảng hoàng được nền kỹ nghệ (quyền lợi rất to lớn) và nền nghệ thuật (anh hưởng rất sâu rộng) này.

Muốn tổ chức cả hai phần trên đây cho thật chu đáo thì ta phải bắt đầu từ chỗ bắt đầu, nghĩa là phải đặt cơ sở huấn luyện cho thật chu đáo, và cả hai mặt thương mại và văn nghệ: ta phải mở trường hay viện, hay lớp, hay xưởng điện ảnh để đào luyện cán bộ lãnh đạo và thừa hành.

Như vậy để tránh hai ác quả tai hại: thứ nhất là nạn đầu cơ nghệ thuật thử bảy, thứ nhì là họa sa đọa của điện ảnh.

Vì, dù sao đi nữa, cũng sẽ có một loại con buôn hoa mắt lén vi thấy cuốn phim đầu tiên *Kiếp Hoa*, mặc dầu còn khiếm khuyết khá nhiều mà tung ra là được « cõi tiếng lẩn miếng », nên tất nhiên họ phải quên hết liêm sỉ nhà nghề rồi hua nhau dượt theo danh lợi bất chính mà lia lịa « quay lẩy được » những cuốn phim « vò trách nhiệm », cõi sao hốt được nhiều tiền và « tung » được tên tuổi những con thiêu thân vò tội — tự xưng là tài tử màn bạc, mà tuyệt nhiên không biết qua giềng về kiến thức vở lồng của Nghệ thuật này...

Cho nên muốn « phả » bọn « phả hoại thi trường điện ảnh » sấp đồ xô ra kia, thì các nhà kinh doanh có tinh thần (nghĩa là có lòng xây dựng kinh tế quốc gia) cần tổ chức thành đoàn thể vững chãi, có chương trình kế hoạch hẳn hoi, nghĩa là biết rõ minh làm gì? minh đi đến đâu? việc làm của minh có lợi hay có hại? lợi hại cho ai? và lợi hại như thế thi, đổi với tiền đồ dân tộc, minh chịu những trách nhiệm gì? và được hưởng những quyền lợi gì? Rút lại là chúng ta mong mỏi có một lớp người sản xuất phim, có ý thức về vai trò kiến thiết xã hội của mình.

Có thể thi mới mong trù được nạn đầu cơ điện ảnh.

Còn muốn tránh được họa sa đọa của nghệ thuật màn bạc thì về phía tài tử, cũng như về phía tài chủ (các nhà sản xuất) cần phải nhớ cho rằng: cuốn phim (tác phẩm điện ảnh) không phải là một món hàng thường, muốn sản ra sao thì ra, mà, cho ngay nó có là món hàng hóa tầm thường đi nữa thì thử hỏi xem: ở trên đời này có thứ hàng nào không có thầy, không có thợ chuyên môn mà lại « sản » ra để cho thiên hạ dùng được không? Từ cái đinh đóng guốc đến sợi chỉ khâu quần, đến cõi tàu bay thả bom, đến « rô bô » con người máy, đều là những món hàng, cần có tay thợ chuyên môn mới sản ra nỗi được.

Thì điện ảnh, trong lúc phôi thai này cũng vậy, nó phải được hướng dẫn hợp lý: nó phải được phát triển đúng đắn, nghĩa là phải đặt nó vào con đường khoa học, thẳng thắn khó khăn, tức là phải đặt lại vấn đề từ lúc bắt đầu, coi hai cuốn phim trước là công trình thử thách ở trong phòng thí nghiệm thôi. Nay đã trót đem ra trình bày với công chúng rồi thì lại càng phải mai mịn xúc tiến việc

## BẮT ĐẦU TỪ CHỖ BẮT ĐẦU

### NGÔ ĐỒNG THANH viết

Rồi đến một cuốn sách, một tờ báo, một vở kịch, một « tản tưởng » cõng vây, tuy trước nhả ai cho phép minh mờ trường dậy nhau lâm sách, viết báo, soạn kịch, diễn tưởng, mà đòi có « thợ chuyên môn », như ở các nước khác, nhưng sự thực thi bao nhiêu kẽ viết sách, làm báo, dựng kịch, đóng tưởng ở nước minh, hiện giờ có đội chút uy danh tăm tiếng thì cũng đều là những tay thợ đã học lấy — tự học —, hàng bao nhiêu năm mò mẫm ở « trường đời » thi mới sản nỗi ra các « món hàng » cho thiên hạ tiêu dùng hàng ngày đó, chứ đâu có phải một sớm một chiều, hễ « thủ lén một cái » là thành văn nhân kỳ giả, kịch sĩ, diễn viên được liền, như kiều mỵ « con thiêu thân » và mỵ « con đà đôi » của Mân Anh lầm tưởng.

Đó đây, tạm kết luận là :

- 1).— Phải đặt lại vấn đề Điện ảnh, nghĩa là bắt đầu xây dựng cơ sở đi đầu;
- 2).— Xây dựng cơ sở về kinh tế (lập đoàn thể có lập trường thương mại bản hồn);
- 3).— Xây dựng cơ sở về nghệ thuật (lập trường huấn luyện có đường lối văn nghệ đảng hoàng).

Vì sao vậy ?

Vì trong công cuộc kinh doanh, nghệ Điện ảnh là ngành khó nhất, về cả mực lượng điện : dùng tiền, dùng việc, dùng máy và dùng người, mà đây phải là hàng người tài hoa, lối lạc thi mới mong thành danh và thành công được.

N. B. T.

## DẠY KHOA

## CHÂM CÚU

Trí bá bệnh

Một tháng thành tài.

Do Ô. LÊ CHÍ THUẬN truyền  
Nhà số 508 đường Duy Tân  
Tân Định (Saigon).

Ở xa viết thơ để cõi trả lời.

Có bán sách CHÂM CÚU  
THƯ CHÀNH.



# GIÓ LỘNG...

**H**AI mươi mươi năm về trước, tôi rất thích bay nhảy, cứ ước thầm rằng giá mình mọc thêm một cặp cánh của chim bồ câu tung mây lướt gió, tự do tự tại ngoại góc bờ chør trời.

Hai mươi mươi năm sau, một đời khỉ tôi cũng còn nằm mơ thấy mình tung bay trên những vòm trời cao rộng dù là không có cánh, nhưng tôi đang hai cánh tay ra mà quay vào không khí. Kịp đến khi tình trạng, thời gian vẫn đang nằm tro tro trên giường, mà hai cánh tay thì rã rời đi vì nhọc mệt, như ai lẩy giây mà buộc ghi xuống giường. Ở những trường hợp đó tôi lại náo nức thở dài vì tuyệt vọng.

Trong những ngày thơ ấu, tôi thường kéo lùi trê con đền những nơi có gió lộng đầy ngàn dặm reo đưa giờ hát. Gió lộng tự ngàn phương kéo về đất tung những tà áo không xinh xinh, tôi đang thẳng hai bàn tay ra chạy theo chiều gió, gió dày cát thân mình bê bồng của iới chạy theo đà của nó, toàn thân tôi cảm thấy lâng lâng trước gió, cơ hồ như bay bổng đến chín tầng mây, nhưng khi ấy tôi định nín rằng民心 đang bay. Vì thế nên tôi đã yêu thích những luồng gió lộng tự thuở thiếu thời.

Thuở thiếu thời lặng lẽ trôi qua trong những chuỗi cười và từ lị. Rồi tôi phải cùng người anh cẩn sách đến trường. Trường học cách nhà một đoạn đường khá xa, trong những ngày mưa dầm gió bắc, chúng tôi dùng chiếc dù để chống với gió. Khi gió muôn dùng sức mạnh của nó để cuốn bão chiếc dù của chúng tôi, thì chúng tôi ra sức bám chặt lấy cán dù; và khi gió muôn dùng sức mạnh để lôi kéo, hầu cần trả bước đường của chúng tôi thì chúng tôi vẫn ngang nhiên tiến tới.

Chóng với gió là một công việc vô cùng mệt nhọc, nhưng đồng thời chúng tôi cũng tìm thấy trong sự dỗ dành co ấy một nguồn vui thú của cuộc sống. Không cần nói, trong những cuộc đấu tranh ấy phần thắng lợi bao giờ cũng thuộc về chúng tôi.

Ngày nay, tôi thường lại những màu chuyện xa xôi trong đê vắng, làm cho tôi lại bồi hồi lugen tiếc những chuỗi ngày thơ.

Cùng lúc rằng ngày nay tôi không được mục kích những trận giông tố bão bùng. Năm ngoái trong khi đi tàu, vì tàu muốn tránh bão, nên chạy vào vịnh Phuộc Châu để trú ẩn, tàu đậu đến hai ngày mới đêm mà không thấy tắm hơi bão tố chí cả, khi trời thì oi á, mặt biển thì phảng phất, không có một tí gió nào cả. Sau đó nghe nói trận bão ấy đã chuyển hướng đi xứ khác rồi.

Tôi chỉ hân hạnh được mục kích những trận giông nho nhỏ trên mặt biển mà thôi. Những khi ấy thì sóng búa từ giông, khi sóng trời lên thì cao như ngọn núi, bợ xù trắng xóa; khi hụp xuống thì lâm sâu vào như một con quái vật đang há mõm chực nuốt miếng mõng.

Thuyền thì cửa từ từ tiến tới cửa chòng chành nghiêng ngừa trong muôn lượn ba đảo, những sợi dây thường giăng chằng chít trên cột cờ, báy giờ đang cưa mìngh keo cù keo keo, hình như chúng nó đang thi thâm tâm sự với nhau.

Nhưng tôi không được chứng kiến những cảnh tượng cửa hãi hùng mà vừa phản khởi: những cảnh tượng mà con tàu không chống cự nổi với lỗ lấp phong bá rời cột buồm lõi lõi gây roi rãnh rắc, thuyền bị sóng đánh vỡ đứt, một phần đồ đạc trên tàu bị ngon sóng vỗ tinh cuồn vào đáy bể, người thủy thủ thi lạc mất tay lái, phô mặc cho con tàu trôi giữa biển trùng dương...

Năm nay, tôi sống trong một bầu không khí vô cùng bức bối và khó thở. Chung quanh tôi không một ngọn gió, không một giọt mưa. Những cột mài của những người chung quanh tôi đều lòi rõ mặt mòn; những con chó thì cùi đuôi, thè lưỡi, thở hồng hộc chạy vào làng; và những tiếng ve rì rả cũng không còn nghe thấy nữa, có lẽ nó cũng như vạn vật đã mất môi đì rời. Và tôi sấp nghẹt thở và chết mất đì!

Trong tình cảnh này, tôi chỉ có độc một nguyện vọng: Những ngọn gió lồng hây đêm những cùi mòn lòi vui tươi tự ngàn phương trở về đây cho những con người đang khao khát; và những tia mưa to hãy tuôn xuống ái, để thảm nhuận những cõi lòng đang khổ héo...



## ...MÂY NGÀN

**N**HƯNG buổi chiều tà, tôi tựa cửa nhìn lên bầu trời, đưa mắt theo những ánh mây bay lờ lững...

Chiều này, ráng chiều đó ối làn hiện sau rặng cây xanh, trên rặng cây xanh ấy có vài đợt mây tim hở hững vặt ngang lén nền trời trong suốt. Vừng ráng đó sau rặng cây xanh dần dần lợt lạt, và biến thành đỉa rồi mà nhường đợt mây tim vẫn còn giữ mãi cái hình dáng và màu sắc của nó. Nhưng đợt mây này không có chòi nào gọi là đep, đê có thể là lòi dán nhưng con mây hào kỹ, vì nó cùi thà cũng như những nét bút của trẻ con vẽ loài nhoài trên mặt giấy. Nhưng mà từ này đến giờ, tôi đang thử người ra nhìn đà lâu rồi.

Nhiều khi, một vài áng mây nhô nhô cũng dù làm cho tôi đứng ngồi người ra mà nhìn hàng giờ. Tôi sối sỉ thích nhả mây, không phải vì mây có một hình dáng nguy nga tráng lệ; cũng không phải vì mây tạo ra được muôn ngàn cảnh vật kì diệu; cũng không phải vì mây dễ hợp dễ tan, dễ gọi tên cho hồn tôi những câu chuyện hợp tan đùi chết trong đì vắng. Tất cả đều không phải, tôi sối sỉ thích nhả mây, chỉ vì tôi có cái ý tưởng: muốn nương theo mây bay lên chín tầng trời.

Tôi có xem một vở kịch nhau đê là « Green Pasture », và cũng có xem một cuốn phim, người ta căn cứ theo vở kịch này mà đem lên màn bạc. Trong cuốn phim này, tôi thấy gã thiên sứ mặt den ngôi trên những áng mây trắng mà buông câu xuống trần gian. À hàn đê là một câu chuyện vui, nhưng tôi không vì thế mà vui, tôi không vì những áng mây trong trắng đê mà them thường đia vì của gã thiên sứ mặt den kia.

## VĂN-NGHỆ QUỐC-TẾ

### của BA KIM

Nếu một ngày kia tôi có thể nương theo mây bạc mà bay lên trời, thì tôi không bao giờ đứng trên trời mà buông câu xuống trần gian, mặc dầu ông thiên sứ mặt den kia buông câu đê câu những gì? Câu hỏi đó đến ngày nay tôi còn chưa giải quyết.

Tôi muốn nương mây, chỉ vì tôi thích đứng trên những áng mây có đủ màu đủ sắc, như sương như khói, như thủy như hư, cho nó chờ tôi bay từ lén trên không, để mà thoát khỏi những cái vần vướng, những vòng tròn buộ. Trong khi ấy tôi không còn nhìn thấy gì nữa cả, ngoài ra cái trong suốt của không gian. Và tôi không nghe thấy gì nữa cả, ngoài ra tiếng gầm thét của những trận cuồng phong.

Nguyện vọng cuối cùng của tôi là tôi bay, bay mai.. bay mai.. bay thẳng đến chỗ tận cùng của vũ trụ (kỳ thực cái cũng tận của vũ trụ không bao giờ có cả) hoặc là tôi bay gần đất trời, mà bị thiêu chét, để toàn thân của tôi cháy thành than; hoặc là tôi bay xa mặt trời qua mảnh đất hành bắc trong đông. Nếu được như thế thì trước khi nhảm mát lòn cuội cung, tôi rã rết lầm lung sướng và thỏa mãn, cái sung sướng và thỏa mãn nhất của tôi.

Nhưng mà tôi biết rằng đó chỉ là cái ảo tưởng của tôi, chứ tôi không bao giờ có cơ hội được làm như thế.

Tôi lại nhớ đến một câu chuyện kia cũng thuộc về kịch, đồng thời tôi cũng có xem khi vở kịch đó được đưa lên màn ảnh.

Câu chuyện ấy như thế này :

« Có một thanh niên kia tên Lilom, anh ấy có rất nhiều ảo tưởng. Một hôm vì những ảo tưởng ấy thúc đẩy mà anh phải bỏ vợ bỏ con mà đi từ. Sau khi chết đi, vong hồn của anh bay lên trời để nghe thần minh xử tội. Sau khi nghe thần minh tuyên án của mình, anh bèn cầu khấn cho anh trở lại dương trần với lý do giúp đỡ vợ con. Mấy năm sau, quả thật có một chuyến xe lửa chui qua những tầng mây đưa anh Lilom trở về dương thế, trở về với gia đình ấm cúng và mảnh vươn con. Nhưng lần này thì Lilom đã thay hình đổi lối như một người lạ mặt đến ở nhà, và Lilom đã được vợ con khoản đãi một cách trọng hậu, nhưng có một hôm, Lilom lại nỗi nóng tái tai con anh, và anh bỏ ra đi như một con người vô ân bạc nghĩa. »

Có một ngày kia tôi sẽ trở thành một nhà ảo tưởng như Lilom chẳng? Y bay lên trời, để rồi lưu luyến. Cuộc đời mà « chum » trở xuống với lý do giúp đỡ khán giả, cuối cùng không làm nên trò trống gì, trái lại còn làm một công việc tàn thương đến kinh hoàng rồi lại bỏ đi với hai bàn tay trắng!

Nghi đê đây, hình như ngọn sương của Lilom đâm thẳng vào ngực của tôi, làm cho tôi đau buốt.

Tôi biết rõ ràng tôi không thể nào bay lên trời được. Dù rằng có bay được đi nữa, thì những áng mây mỏng manh ấy không tài nào chở nổi tâm hồn long vuông vắn trần gian của tôi, và tôi sẽ rơi trôi về với Cuộc Đời.

Bây giờ, tôi phải đeo bó những cái áo tưởng của tôi qua một bên. Tôi không bằng lòng đê con đường buồn tẻ và đau khổ của Lilom nữa.

NGUYỄN KHÁNG dịch



**T**HUA các bạn, tôi đã gặp các anh Bầy Nhiêu, Tư Choi, Năm Châu, Tư Trang, Sắc lò Miếu, Sỹ Tiến, Năm Nở và Đào Mộng Long, — toàn là các ông thầy tuồng cả các ảnh. Cùng nhau chúng tôi đã thảo luận khá nhiều. Và có thể nói là chúng tôi đã « cảm thông » với nhau được phần nào rồi. Tiện đây, tôi xin vi Nghè Tô mà trình bày hầu các bạn về nỗi thắc mắc của các anh, là những người đi trước chúng ta, đã từng vui buồn, chìm nổi với Nghè, và nhất là đã NGHĨ nhiều, đã SÔNG nhiều cho Nghè. Thiết tuồng không còn bài học nào ích lợi cho chúng ta và đồng thời cho Nghè, cho muôn muôn những ai đêm đêm hằng cười, khóc với chúng ta — chúng ta, cũng như các anh, các chị « đi trước » vốn thuộc về thế hệ « thiêu thân » của ánh sáng tiền truwong »...

« Thị xin hỏi : những con « thiêu thân » kia, sau gần hết một kiếp hy sinh, đã bùn khoản những gì về Nghè?

— Thưa, họ bùn khoản nhiều lắm! Đây các bạn nghe cho :

« Anh Bầy Nhiêu (Huỳnh Văn Nhiêu) bùn khoản về thân phận của diễn viên.

« Anh Tư Choi (Huỳnh Thủ Trung) bùn khoản về tiền đồ của Cải lương.

« Anh Năm Châu (Nguyễn Thành Châu) bùn khoản về Ý nghĩa và hình thức (tức là về cơ cấu) của vở tuồng.

« Anh Tư Trang (Trần Hữu Trang) bùn khoản về tổ chức hiệu tại và tương lai của Nghè.

« Anh Sắc lò Miếu bùn khoản về hoàn cảnh bê tắc của sân khấu.

« Anh Sỹ Tiến bùn khoản về đạo đức của giới « nghệ sĩ ».

« Anh Năm Nở (Lê Hoài Nở) bùn khoản về vai trò của kịch sĩ đối với khán giả.

« Anh Đào Mộng Long bùn khoản về công cuộc « cải lương nghệ... Cải lương ».

« Rút lại thì họ đã bùn khoản...

toàn diện, nghĩa là về cả ba mặt động viên, tố chử và sáng tác của nghệ sĩ. và về cả đời công cùng đời tư của « nghệ sĩ ». Cho nên nhắc đến họ không phải là đề cao cá nhân họ lên mà đích là đề qua thân thể họ, phản ánh minh đầu có được sống một cuộc đời như cuộc đời của người thường, nên vẫn đề đời tinh ái của diễn viên mà Sắc lò nêu ra đó, làm cho tôi nghĩ nhiều lắm về thân phận của nghệ sĩ, anh à... À! thật là...

Nào! chúng ta lên đường.

« Hồi mới bằng.. ngần này này! thi tôi đã được « gặp » Bầy Nhiêu ở trong vở Áo người quân tử, tại rap Ái Hòa (Phi Lharmonique) Hà thành, rồi sau đó trên hai chục năm, tôi lại mới được gặp Bầy Nhiêu, trong vở Gio người chiếu, tại rap Nguyễn Văn Hảo, Sài gòn. Nhưng lần này gặp anh thi

cảm của người diễn viên, do đó liên tưởng đến thân phận của người nghệ sĩ... — Ủ, minh có được sống một cuộc đời như cuộc đời của người thường đâu? Đúng thế, anh Bầy bùn khoản là phải lầm, các bạn nhỉ. Vì anh đã bùn khoản cái điều mà mọi người chúng ta, ai đã có ý thức về thân phận mình, đều phải bùn khoản như anh. Bởi chúng ta là đời... kép, (1) nghĩa là nó có hai phần — phần ban ngày giống đời người thường, và phần ban đêm thi có khác nhiều lắm. Mà cái phần ban đêm này mới là phần chính: đảm tham lầm, dày dỗ lầm, công phu lầm, và « thực » lầm, cho nên nó lầm át hẳn cái phần ngày đó. Song, ai oán chưa! cái phần đêm nay, chúng ta lại chỉ được sống nó trong một khung cảnh xã hội nhất định nào đó, chúng ta chỉ được cảm thông với một số tin đồn nào đó thôi; chứ còn cái phần ngày kia, tuy ta sống hời hợt, phù phiếm, thiếu sót thật đó, nhưng ta lại phải sống nó với cả cái « thiêu thân ban ngày », nghĩa là trong một khung cảnh xã hội rộng rãi hơn và dĩ nhiên là xa lạ với ta hơn. Do đó mà khó lòng thiêu thân hả hỉ nói chúng ta. Bởi thế mà giữa thế nhân và chúng ta đã có cả một thành kiến, cao và giày, dựng lên hàng bao nhiêu thế hệ rồi. Thiêu thân không nhìn nhận kịch trường là một giáo đường, mặc dù thiên hạ thừa biết mòn đê của rạp hát cũng cuồng nhiệt không kém gì tín đồ của nhà thờ, và kẻ phụng sự hỷ viễn cũng tận tụy chẳng thua gì kẻ phụng sự tu viện. Do sự ngô nhenh đó mà thiêu thân hả sùng bái tu sĩ giữa lúc thiêu thân hả coi nghệ sĩ là xuồng ca vô loài ».

Thì chúng ta, chúng ta đã phản ứng ra sao? Thưa rằng: tuy rất là tiêu cực, nhưng chúng ta cũng đã trả lời thiên hả bằng cách tạo ra một thế giới riêng biệt, trong đó có cả một trật tự riêng biệt, và chúng ta cũng đã lập

(1) Danh từ KÉP do đó mà ra chăng? Thế còn danh từ ĐÀO?

(xem tiếp trang 31)



## THÂN PHÂN NGƯỜI DIỄN VIÊN

cảm của người diễn viên, do đó liên tưởng đến thân phận của người nghệ sĩ...

— Ủ, minh có được sống một cuộc đời như cuộc đời của người thường đâu? Đúng thế, anh Bầy bùn khoản là phải lầm, các bạn nhỉ. Vì anh đã bùn khoản cái điều mà mọi người chúng ta, ai đã có ý thức về thân phận mình, đều phải bùn khoản như anh. Bởi chúng ta là đời... kép...

« Thị năm ấy, cũng như năm nay, Bầy nhiều vẫn trẻ như thường, trẻ cả người lắn nết. Cầm tay tôi, anh hỏi thăm về thân thế của hầu hết anh chị em nghệ sĩ Bắc bộ, rồi thấy tôi nhắc nhớ đến một vài bạn đồng thuyền ở bên kia nhịp cầu, thi cập mắt long lanh càng thêm long lanh, anh Bầy cất giọng xa vắng: « Có gì khác không

của HÀ VIỆT PHƯƠNG

anh? Thân phận của mình có gì khác chưa? » Tôi còn biết thua thót gi hơn là so sánh địa vị xã hội của các nghệ sĩ, trước đây từng bị miệt thị, với cùng các nghệ sĩ ấy, nay được đặt ngang hàng với bất cứ thực nghệ nào? Nhưng, đó không phải là chỗ bùn khoản của anh Bầy. Vì, nghe tôi rồi, lòn mắt xa xăm của anh lại thêm phần xa vắng, giữa lúc anh sửa đổi may hung hung để thủ vai vương tôn trong vở Tình ghen vuông giả, và hả câu nhủ thầm:

— Sắc lò làm cho tôi nghĩ nhiều về cái kiếp... (anh cười tinh tú) đào hoa của chúng minh. Thân phận con người, theo Sắc lò và theo anh thì là... phải sống ra sao chứ gi? Nhưng, chúng ta lại phải sống nó với cả cái « thiêu thân ban ngày », nghĩa là trong một khung cảnh xã hội rộng rãi hơn và dĩ nhiên là xa lạ với ta hơn. Do đó mà khó lòng thiêu thân hả hỉ nói chúng ta. Bởi thế mà giữa thế nhân và chúng ta đã có cả một thành kiến, cao và giày, dựng lên hàng bao nhiêu thế hệ rồi. Thiêu thân không nhìn nhận kịch trường là một giáo đường, mặc dù thiên hạ thừa biết mòn đê của rạp hát cũng cuồng nhiệt không kém gì tín đồ của nhà thờ, và kẻ phụng sự hỷ viễn cũng tận tụy chẳng thua gì kẻ phụng sự tu viện. Do sự ngô nhenh đó mà thiêu thân hả sùng bái tu sĩ giữa lúc thiêu thân hả coi nghệ sĩ là xuồng ca vô loài ».

Thì chúng ta, chúng ta đã phản ứng ra sao? Thưa rằng: tuy rất là tiêu cực, nhưng chúng ta cũng đã trả lời thiên hả bằng cách tạo ra một thế giới riêng biệt, trong đó có cả một trật tự riêng biệt, và chúng ta cũng đã lập



## ĐI

Tôi đi trên một con đường vắng  
Bụi kinh thành mờ trắng bánh xe quay.

Hai bên bờ :

Một cánh đồng phảng lặng  
Nền mạ xanh vùn cánh níu chân mây.  
Bờ bến kia, đồng cỏ xanh dày  
Lác đác đó đây vài luống khoai luống

sắn  
Tự bao giờ ai vỡ đất trồng lên  
Như những cuộc đời không tuổi không tên.

Tôi đi giữa một miền hiu quạnh  
Bụi kinh thành còn trắng bánh xe quay.  
Nhìn cánh đồng tha thiết níu chân mây

Tôi khát tôi say

Những chân trời xa lạ.

Đây cánh đồng xanh mạ  
Vẫn vơ em bé ngả mình trâu...

Xe tôi đi trên đường đất khô nẻ  
Nghe khô khan tiếng sỏi

Dưới bánh xe lăn lăn mãi đậm đường  
xa

Hòa trong tiếng kêu đau ré  
Lười cày ái vùa xé xuồng đồng sâu  
Lòng đất quặn đau

Thất ruột nhả hoa màu nhựa sống  
Cho ruộng lúa, đồng ngô, vồng khoai,  
luống sắn

## ĐIỀU TÂN

Sao anh không về chơi huyện Phú  
Mời anh ghé lại xóm La Sơn.  
Nhìn cổ thôn nứ cười duyên dáng  
Lũn núp trong vườn tiếng hát vang...

Sao anh không về chơi huyện Phú  
Dừng chân xuống rùa nước rào Nong  
Nhìn cổ tảng ấy cười ranh mãnh  
Để lại đời anh chát hận lòng

Sao anh không về chơi huyện Phú  
Những mùa hè nắng giữa trời trưa  
Tâm nước sông Truồi mà tưởng nhớ  
Còn trong hồn cả nước sông Hương

Sao anh không về chơi huyện Phú  
Những nếp nhà tranh khói tỏa mờ  
Giồng sông trong vắt êm đềm chảy  
Cô gái đưa đò giọng lulling

Cho con người đang quyết thắng thiên  
nhiên !

Tôi đi giữa một vùng bình yên  
Có cây xanh mít màu hy vọng  
Người và vật an lành cuộc sống  
Bởi chưa nhuộm xám sắc màu tro  
Có những tấm lòng thờ ơ

Bí giữa súng chiều đồng vọng...

Xe tôi đi, đi mãi  
Qua những đường đất gõ ghề  
Những cánh đồng hoang dại  
Những xóm làng quạnh hiu.  
Xe tôi đi, đi mãi

Đè trổ vè trong bóng tối dùi hiu.

Chờ một ngày mai  
Bánh xe theo nhịp cuộc đời  
Quay di tìm một chân trời tự do...

## HUYỀN VI



T RONG báo Cải Tạo số 235 xuất bản ngày thứ 7-11-53 có bài của ông Ngân Lang thương xót với tôi về những điều trong bản luận án Kim Văn Kiều của ông Trần Cửu Chấn, những điều mà trước đây, về phương diện phiên dịch, tôi nhận thấy chưa được xác đáng lắm.

Tôi lấy làm ngạc nhiên mà nhận thấy ông Ngân Lang đã dùng nhiều danh từ bất lịch sự, khi ông biện luận với tôi, chẳng hạn như những tiếng « đại dột », « đá lung tung », « hùn học » và « hám hố ». (Xin lỗi quý bạn đọc già, ở đây tôi chỉ nhắc lại những lời của ông Ngân Lang mà thôi; tự tôi, tôi không có can đảm hạ bút viết nó ra, dầu khi viết riêng cho một người bạn thân đề đưa cũng vậy).

Ông Ngân Lang trách tôi « thiếu khách quan trong lời phê bình », vì tôi chỉ « đem cả một bản luận án của người ta, trích lấy mươi câu mă... « cạo », mà « gọt », v.v... ».

Trước hết, tôi xin ông Ngân Lang vui lòng đọc lại mấy lời nói đầu của tôi trong bài « Các lầm lẫn trong bản luận án Kim Văn Kiều của Tiến sĩ văn chương Trần Cửu Chấn »: «...Chúng tôi chỉ xin lấy danh nghĩa một kẻ hiếu văn, cầu học, đường đột nêu lên một vài nghi vấn về bản luận án của Trần tiên sinh để thương xót với tiên sinh và cũng là đồng thời để chất chính cùng bạn đọc ».

Khỏi phải đợi tôi nói rạch ròi ra, ông Ngân Lang, cũng như bắt cứ một ai khác đã đọc tôi, hẳn đã chán hiếu tôi không có tâm « nhăm vào một vài chi tiết trong bản luận án Kim Văn Kiều của ông Trần Cửu Chấn » mà dim tác phẩm ấy xuống. Tôi vẫn nhìn nhận bản luận án của ông Trần Cửu Chấn quả có giá trị thực tại — một giá trị tương đối — nhưng tôi tiếc rằng phần phiên dịch trong tác phẩm ấy có một vài chỗ hoặc sai lầm hoặc chưa được xác đáng.

Đề chứng tỏ thành tâm thực ý này của tôi, tôi xin chép lại một câu trong bài trước của tôi: «... dịch văn truyện Kiều ra tiếng ngoại quốc là cố ý khoa trương áng văn tuyệt tác của cụ Nguyễn Du với người nước ngoài, mà dịch không được sát nghĩa hay không lột hết tinh thần, hoặc dịch sai lầm, thi sẽ làm kém mất giá trị toàn bích của nguyên văn và của cả bản dịch ».

Tôi đồng ý với ông Ngân Lang ở chỗ ông Trần Cửu Chấn viết: « Vẫn dit : vous me faites rire... ». Đề dịch câu: « Vẫn rằng : chí cũng nực cười. » Nhưng tôi không đồng ý với ông ở chỗ ông cho câu « En pleurant inutilement les gens d'autrefois » của Trần Cửu Chấn là đúng.

Về câu này, tôi đã bảo : « Con khóc người đời xưa » ở đây, chỉ là khóc về thân thế Đạm Tiên, khóc về cái đời bạc mệnh của riêng một người thời. Dịch « người đời xưa » ra « les gens d'autrefois », thì nghe hơi mơ hồ viền vông, mặt cá rái ý nghĩa chỉ thị biếu quyết trong lời nói của Thúy Vân ». Ông Ngân Lang cãi : « Người đời xưa, theo chúng tôi hiểu, là chỉ chung những người đã chết rồi, đã khuất núi rồi, chứ không phải chỉ riêng về thân thế Đạm Tiên, về cái đời bạc mệnh của riêng một người. Ông Nguyễn Văn Vinh cũng dịch « người đời xưa » ra « les gens d'autrefois ».

Tại sao, thưa ông Ngân Lang, tại sao nàng Thúy Kiều phải khóc tất cả Những người đã chết rồi, đã khuất rồi ? Và ta bảo « tự nhiên » như ta bảo « naturel », ta há không có ý cho như thế là do thiên tình phù bàn hay sao ? Dầu sao, tôi rất ngờ cái ý này của ông Näi Lang : «...nhưng khi hai người đã « tám đầu ý hiệp » lòng vừa nhau, ý hiệp nhau, thì không cần tìm đến, tự nhiên cũng thân thiết nhau.

Nếu không cần tìm đến, nghĩa là chưa thấy nhau, chưa gần nhau lần nào, mà cũng thân thiết nhau, thì tôi e không bao giờ có được sự thế ấy, hoặc nếu có thì chỉ một trong hai người định cầu thân mà thôi. Vâng, chư Thân ở đây, theo tôi hiểu, có nghĩa là Gần gũi, Kề cận như chư « thân » ở trong câu « nam nữ thụ thụ bất thân », chứ không phải chỉ có nghĩa là « ta thích ».

Về câu : « Mồ đời xưa » đây, là mồ của ai ? Nếu không phải là mồ của Đạm Tiên, thì còn mồ của ai nữa ? Vâng, khi ngắm mồ ấy mà khóc, bà chẳng phải là Khóc Đạm Tiên, khóc riêng một Đạm Tiên sao ?

Về câu : « Khi thân chẳng lựa là cầu mời thân » tôi giải : « Khi hai người cùng có « sở đồng cảm », khi định mệnh bắt buộc hai người xa lạ thành đôi bạn thân, thi dầu họ không tìm nhau, họ cũng sẽ được gần nhau ». Ông Ngân Lang viết : « Khi hai người đã « tám đầu ý hiệp » thì tự nhiên — tự nhiên, chứ không phải do Trời, do định mệnh — thân thiết nhau, không cần phải tìm đến nhau ; nói một cách khác, người này muốn thân người kia, thường tìm đến để làm thân ; nhưng khi hai người đã « tám đầu ý hiệp » — lòng vừa nhau, ý hiệp nhau, thì không cần tìm đến, tự nhiên cũng thân thiết nhau ».

So sánh lời giải thích của ông Ngân Lang và của tôi, tôi thấy hai bên dù có chỗ tiêu đị về danh từ, nhưng vẫn đại đồng về ý nghĩa. Tôi bảo « sở đồng cảm », ông Ngân Lang chừa lại là tám đầu ý hiệp ». Sở Đồng Cảm và Tâm Đầu Ý Hiệp khác nhau chỗ nào ? Tôi thấy những thành ngữ ấy đã gần cùng một ý

## Chung quanh bản luận án Kim Văn Kiều

### VĂN ĐỀ DỊCH VĂN KIỀU RA TIẾNG NGOẠI QUỐC



#### của DƯƠNG BÍCH THỦY

nghĩa như nhau, như khi ta nói « mêmes sentiments, mêmes goûts » vậy. Và Định Mệnh với Tự Nhiên có sai biệt nhau làm không ? Đã đánh răng khi ta nói « định mệnh » như ta nói « fatalité », và khi ta bảo « tự nhiên » như ta bảo « naturel », ta há không có ý cho như thế là do thiên tình phù bàn hay sao ? Dầu sao, tôi rất ngờ cái ý này của ông Näi Lang

: «...nhưng khi hai người đã « tám đầu ý hiệp » lòng vừa nhau, và chỉ có thể mà thôi, vì xét đoạn này trong bản nguyên truyện « Kim văn kiều » của Thanh Tâm Tài Nhân, ta sẽ thấy chép như vầy : « Nguyên truyện : Thúy Vân đạo : vị thảm ma, chiếu nước cõi mộ hạ lê ». Nguyên truyện : Thúy Vân nói : « Sao chí ngầm Mồ đời xưa mà khóc như thế ! »

« Mồ đời xưa » đây, là mồ của ai ? Nếu không phải là mồ của Đạm Tiên, thì còn mồ của ai nữa ? Vâng, khi ngắm mồ ấy mà khóc, bà chẳng phải là Khóc Đạm Tiên, khóc riêng một Đạm Tiên sao ?

Về câu : « Tưởng người dưới nguyệt chén đồng... »

« Tấm son gột rửa bao giờ cho phai...? »

Ông Ngân Lang viết : « Ông Thủy nói cũng nghe... được ; vì ông cố ý đặt hai câu thơ như nhau, rồi dùng câu trên để cất nghĩa cho câu dưới. Thực ra, tác giả Kim Văn Kiều viết như vầy :

« Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,  
Tin sương luồng những rày mong mai chờ.

Bên trời gốc bờ bờ vờ,  
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai ? »

Thưa ông Ngân Lang, ông đã làm cái việc vu khống khi ông quả quyết tôi đã cố ý đặt hai câu thơ gần nhau. Nói một cách khác : ông Ngân Lang chưa đọc bản Luận án Kim Văn Kiều của ông Trần Cửu Chấn, hoặc có đọc mà đọc không kỹ.

Nếu ông đã có đọc kỹ càng bản luận án ấy, tất nhiên ông sẽ thấy chính ông, Trần Cửu Chấn đã chấp nổi và viu hai câu thơ kia như thế, chứ không phải tôi.

Tôi vẫn biết « tám son » là « lòng son » ! tức là « dan tâm ». Nhưng dan tâm hay lòng son là gì ? Nếu tôi hiểu không làm,

thì lòng son — cũng có khi viết là lòng son sắt — là lòng thủy chung như nhất, lòng không đời đời, như màu son vẫn đỏ thắm với thời gian, như chất sắt vẫn cứng rắn cùng tuế

nguyệt. Nếu tôi có làm, thi chỉ làm ở chỗ gán tấm lòng son ấy cho Kim Trọng trong lúc đáng lẽ phải trả cho Thúy Kiều, chứ tôi không làm ý nghĩa Tình yêu chung thủy. Vâng, tôi có sự nhận lầm này, là do ông Trần Cửu Chấn đã và viu thơ mà ra.

Về hai câu thơ :

Nam bắt khán Thúy Hử.

Nữ bắt đọc Thúy Kiều.

Ông Ngân-Lang viết : « Về phần phiên dịch, ông Thủy đã chỉ trích đúng : Nam bắt khán thủy hử là « trai không nên xem chuyện Thúy Hử », nếu dịch là « les garçons n'assistent pas à la pièce de Thúy Hử » thì thành ra « trai không nên xem tường Thúy Hử » ; như thế là sai. Nhưng về phần đúng, chư trong hai chữ Hán, ông Thủy bê không đúng ; hai câu thơ này không có trong sách. Ông dẫn chứng ở đâu, căn cứ vào đâu mà bảo đổi chữ « độc » với chữ « khán », chữ « thính » với chữ « độc ».

Vâng, hai câu thơ trên này không có trong sách sử, hoặc giả có mà tôi chưa được thấy, hay là tôi đã được thấy nhưng không nhớ rõ thấy trong sách nào. Có điều tôi biết chắc là : hai câu thơ trên kia là hai câu truyền khẩu già huấn của các cụ nhà nho hồi xưa thường dẫn ra để nhắc nhở khuyên răn con trai, con gái về việc đọc sách, nghe truyện. Ông Ngân Lang hỏi vui căn cứ vào đâu mà đổi chữ « khán » ra chữ « độc », chữ « độc » ra chữ « thính ». Tôi xin trả lời ông :

tôi căn cứ vào văn pháp chữ Hán và phong tục Việt Nam mà định chính hai câu thơ ấy trong bản luận án của ông Trần Cửu Chấn như thế. Tôi nói định chính chư không nói hoán cải, nghĩa là tôi muốn bảo : tôi cố tâm « đặt những cái chấm lên đầu chữ i », hay mong người ta trả tại cho César « cái gi của César » mà thôi.

Theo định nghĩa, theo văn pháp của Hán tự, người ta không bao giờ viết hay nói ; « khán thor », « khán truyện », vì một lẽ rất dễ hiểu là Khán không có nghĩa là Đọc (lire), mà có nghĩa là Xem xét (examiner), Tròng giúp (surveiller), Ngắm nhìn (regarder, contempler, voir). Bởi thế, người ta nói « độc giả », « đọc thư nhân » (lecteur) để chỉ về những người đọc báo, đọc sách, và nói : « khán

(xem tiếp trang sau)

giả » (spectateur), « khán thủ » (surveiller), khán bệnh » examiner un malade), « khán hoa » (regarder les fleurs) đề chỉ về người Xem hát, xem hội, hoặc chỉ về sự trống non, xem xét, nhìn ngắm một cái gì. Đến như chữ Thịnh, thì ông Ngân Lang cũng như bắt cứ một người nào khác thông hiểu hán tự, đều biết được rằng nó có nghĩa là Lắng nghe (écouter) đề phân biệt với chữ Văn là Nghe biết (entendre). Có lẽ ông Ngân Lang thừa hiểu rằng: tục nước ta thường xưa không cho con gái đi học. Nếu thành thạo có một vài thiếu nữ đọc được sách, viết được văn — số này rất ít — ấy là họ đã nhờ ở phần thụ giáp với cha, anh họ mà thôi — điều này đã được xem như một kiểu cách của một vài nhà quyền quý, chứ không phải là một cần thiết, một cuồng bách. Đã như thế, thì hầu hết con gái ngày xưa làm gì biết đọc mà phải nói: Nữ bắt đọc Thúy Kiều?

Sau cùng nói đến hai câu:

« Đã nguyện hai chữ đồng tâm,  
Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai...»

Ông Ngân Lang viết: « Ông Dương Bich Thủy dẫn tinh: « Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai » nát nghĩa một câu Trong bài tì bà hành của Bạch cư Dị: « khảng bá tì bà quá biệt thuyền ».

Một lần nữa, ở đây, ông Ngân Lang bảo tôi dẫn tích sai lầm, bằng cách buộc tôi vào tội « nhô râu thẳng cha kia, cầm cầm con mẹ nó ». Tôi chỉ viết như thế này: « Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai » ý nói: « Thề cho đến mặn kiếp cũng không bao giờ ôm đàn cầm sang gãy ở thuyền khác », nghĩa là hứa hẹn không phụ bạc thử thời tình lang. Câu này Nát nghĩa một câu trong dường thi; « Khảng bá tì bà quá biệt thuyền » ngũ ý trách người đàn bà không chu toàn nghĩa cũ tình xưa (Truyện Tích trong bài « Tì bà hành » của Bạch cư Dị)

« Truyện tích trong bài Tì bà hành của Bạch cư Dị », chứ không phải « nát nghĩa một câu trong bài Tì bà hành của Bạch cư Dị », vì trên 88 câu thơ trong bài « hành » của Bạch Lạc Thiên không có câu nào giống với câu trên đây, như ông Ngân Lang đã ngộ nhận.

Kết luận, tôi nhìn nhận ông Ngân Lang nói có chỗ đúng mà cũng có chỗ chưa được đúng hẳn. Đầu sao, tôi cũng thành thực cảm ơn ông Ngân Lang đã chẳng phụ sở cầu của tôi mà chịu khó suy tầm và tra cứu nhiều văn liệu minh xác để biện luận với tôi về bản luận án Kim Văn Kiều của ông Tiến sĩ Văn chương Trần Cửu Chấn.

Tôi mong sẽ còn có dịp gặp gỡ ông trên ván đài, nhưng trong chỗ tranh luận, chúng ta cần có một thái độ tao nhã.

D. B. T.

## GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

của Hồng Nam

**Huỳnh Kim Thanh, Sở Thông tin,**  
**Phan rang :** Tôi và cô H.. yêu nhau ở Nha-trang hai bên đã làm lễ hứa hôn với một chiếc nhẫn vàng. Vì bị đòi về Phan rang đã 4 tháng nay, tôi vừa được tin gia đình nàng đã lại làm lễ hứa hôn với một Thiếu úy và ông ta hiện đang ở tại nhà cô H.. Tôi đã viết thư cho Thiếu úy đó, xin hỏi ý kiến ông có đưa vẫn nên rõ ràng pháp luật can thiệp không?

**TRẢ LỜI :** Ông hãy chờ thư phúc đáp của Thiếu úy ấy xem sao đã chử.

Tôi khuyên ông ghim ngay trái tim lại vì một cô gái và một cặp ông bà nhục dê quên như thế, nếu ông hanh gắn lại thì sau này nó cũng dỗ vở dê dàng. Đầu khở bảy giờ ông sẽ tránh khỏi đau khổ về sau, vì có thể quên cô em hờ sỉ dè yêu Thiếu úy rồi đây, cô ta vẫn có thể quên Thiếu úy để hứa hòn với Trung úy và cứ như thế cô ta sẽ lên cấp bức suốt đời. Thiên hạ thiểu gi głai nhàn, hòn nhàn là việc tinh không nên dùng lý để giải quyết,

tinh đã mất, một chiếc nhẫn đáng là bao mà kiện tụng nhau. Người đàn ông của thời Chiến Quốc ai lại xử sự như thế.

**Henri Khái, Sài-gòn. — Tôi là một sinh viên Việt nhưng không có quốc tịch Việt. Gia đình tôi là một gia đình giàu có nên sinh hoạt theo văn minh Tây phương. Về nước hơn hai năm nay, tôi chỉ biết học tập nhưng hàng ngày tôi cảm thấy tôi bị lạm lồng giữa đám bạn bè người Việt và hình như giữa tôi và họ xa cách nhau lắm. Tôi sao vậy? Cố hại gì cho tương lai của tôi không và muốn tránh thi phật làm thế nào?**

**TRẢ LỜI.** — Trước đây 80 năm, tôi tiên bốn vốn là người Việt thuần túy, ăn cơm với rau muống chấm nước mắm, nói tiếng Việt như mọi người Việt.

Nhưng vài thế hệ gần đây, huyết thống của ban bí văn hóa nô-dịch lung lạc thành thử ngày nay bạn phải chịu hậu quả là thân hình Việt Nam mà tư tưởng thi của ngoại quốc.

Bạn cảm thấy lạm lồng giữa đám bạn bè người Việt là đúng vì bạn đứng trong thành phần tư sản vong bần còn họ là người Việt trâm thuần túy. Bạn cần chọn một trong hai thái độ, hoặc muốn trở về với nguồn gốc cũ thì phải hòa mình vào đời sống của dân tộc, từ ngón ngữ,

án uống đến lễ giáo bạn phải thông cảm với họ, phải theo dõi sự an nguy của nòi giống, phải kè vai sát cánh với đồng bào. Còn nếu bạn ham thích ngoại quốc hơn, thì bạn phải cưới vợ ngoại quốc rồi dặn con cái về sau cũng phải lấy vợ phải sống như ngoại quốc. Vài ba thế hệ thi giòng máu Việt sẽ phai hết trong gia đình bạn, và anh em Việt Nam chúng tôi sẽ kính mến bạn như một người ngoại quốc chính tông.

**Hồ hữu Lộc Phnom Penh :** Cô em gái họ tôi có người yêu nhưng tôi biết người yêu đó không có căn bản gì chắc chắn cả, tôi, không bằng lòng nên đã hối hận phải già ánh và thử lại cho em tôi. Hắn nhân tôi sang lấy những thứ đó. Tôi có nên qua hồn để lấy những vật ấy không?

**TRẢ LỜI :** Nếu cô em gái ông ở trong khoảng tuổi từ 16 đến 20 thì tình yêu đó chỉ là một thứ bệnh « Say mặt » chứ không phải ái tình đâu. Con trai cũng như con gái hể mặt mũi sạch nước cảm mà gần gũi nhau là phải đi tới chỗ mê say nhau.

Muốn cắt đứt những liên lạc đó, ông chỉ cần gây một dư luận chỉ trich người áy thât mạnh mẽ chung quanh cô em thi nhiệt độ mê say của cô em đối với người đó sẽ tự động xuống hàn thử biếu ngay. Nhưng ông phải tìm một người em rẽ khác xứng đáng hơn tôi thay thế ngay chỗ ghế bố trống. Còn ảnh và thư thi quan hệ gì mà ông phải bận tâm. Ông sang nhà người ấy để lấy những thứ đó sẽ nguy hiểm như là Lưu Bị di phó hội bên Đông Ngô, khó khăn lắm mới thoát khỏi quí kế của Chu công Cản đấy.

**Công Lăng Lôn nữ Thanh Hương, Huế. — Ông Hồng Nam giải đáp thắc mắc cho độc giả rất thiết thực, sâu sắc và tinh tế. Vậy ông có gì thắc mắc không và thắc mắc như thế nào? Xin ông viết lên để đọc giả chúng tôi giải đáp gồm?**

**TRẢ LỜI.** — Thưa cô, nhiều vô kể, nhiều thử thắc mắc làm nhưng toàn là những thử không thề viết bằng giấy trắng mực đen. Rất cảm ơn cô.

**Hồng Anh Vũ, Cần-thơ. — Tôi là một sinh viên được khoa nhưng có nhiều lỗ do, tôi cần đổi làm. Có nhiều người khuyên tôi đi làm du lăng khát si có nên không?**

**TRẢ LỜI.** — Đức Phật vì yêu đời mà đi tu chư có phải vì chán đời đâu, ngài khuyên đệ tử phải học đủ ngũ minh: (nhân minh, nội minh, thanh minh, y phuơng minh và công xảo minh) để giúp đời chư có phải chỉ chuyên gö mồ, tụng kinh, có ăn không làm mà gọi là đi tu đâu. Theo ý tôi, bạn cứ theo học thuốc cho thành tài về sau chế thuốc bán rẻ cho thiên hạ, giúp đỡ cho kẻ nghèo khó hoạn nạn, làm việc với tinh thần

của kẻ tu hành. Đó mới là đệ tử chân chính của đại Bồ-tát Thich ca Mâu-ni-phat. Tu bằng cách đi xin ăn là tu theo hạnh « Đầu đà » nếu bạn muốn theo cũng được nhưng khi chúng sinh hiến bạn vật gì, bạn đã thu nhận thì bạn phải làm công việc gì có ích lợi thiết thực để đền đáp lại gấp bội lên. Nếu không, nói theo đạo Phật bạn sẽ bị nghiệp báo, phải luân hồi trong A-Tang kỵ kiếp để đền tội vỗ nợ trần gian.

**Bạn vồ danh, Hanoi : Lập trường nhân dân và dân tộc, tôi đã nghe nhiều người và những đồng phái đang đánh từ ấy lâm râm. Vậy lập trường nhân dân của Đời Mới là những hạng người nào?**

**TRẢ LỜI :** Lúc trước nhà chưa độc lập thì lập trường Nhân dân theo Đời Mới là lập trường của toàn thể những người Việt Nam muốn độc lập, tranh đấu cho độc lập.

Còn khi nước nhà độc lập hoàn toàn và thực sự rồi thì lập trường nhân dân của Đời Mới là lập trường quang đại quần chúng cần lao (cần lao tri thức cố kết với cần lao tay chân) tranh đấu cho sự công bình và trật tự xã hội, chống lại mọi ám mưu hắc lật và chuyên chế của mọi màu sắc ngoại bang để bảo vệ sự tiến hóa và hợp quần của dân tộc Việt Nam trong sự hợp quần và tiến hóa của nhân loại.

**Xương Giang, Đại úy Nam-Việt. — Ngày nay, tôi không còn tin là quân sự thuần túy có thể quyết định chiến tranh nữa, nhưng tôi chưa hiểu rõ là sự phối hợp giữa chính trị và quân sự nên phối hợp bắt đầu từ đâu? Ông Hồng Nam có thể giúp ý kiến thảo luận bằng thử riêng chăng?**

**TRẢ LỜI.** — Bận lắm, không thể viết thử riêng được chỉ xin trả lời ông trên mặt báo này thôi. Bản chất của chiến tranh vốn là bản chất chính trị, mục đích của chiến tranh cũng là mục đích của chính trị. Nhà binh học nước Đức là Clausewitz trong tác phẩm « De la guerre » đã định nghĩa rằng: « chiến tranh là một kế tục của chính trị bằng hình thức vũ trang ». Vậy thi vũ trang chỉ là một phương tiện hành động của chính trị mà thôi.

Cho nên, quan niệm phân tách tuyệt đối giữa hai ngành quân sự và chính trị là phi lý, chính trị phải được điều khiển quân sự trong mọi hành động chiến tranh. Chính trị và quân sự phải được phối hợp ngay từ trung trong xuồng, từ từng chiến binh trở lên. Đầu óc mỗi người lính phải là một đầu óc chính trị, dùng đầu óc chính trị đó để điều khiển khẩu súng trong tay. Như thế khẩu súng đó mới hữu ích cho chiến tranh. Theo thói thường theo ý riêng tôi thì như thế đây nhưng không biết ý của ông và của thiên hạ thì như thế nào?

HỒNG NAM

ĐỜI MỚI số 88

Tùy bút

## TÌNH BÊ CÀ

Có những đêm mưa dầm rách, lồng lộng theo từng giọt mưa rơi, nám một mình nghe tiếng sóng búa àm ngoài biển trầm晦 như một bản trường ca vạn thuở. Ôi! Sóng vĩ đại và hùng tráng làm sao! Và rồi có những buổi « trôi » trong gió nhẹ sớm mai hồng xà đi ra mà nhìn xem bè: một màu xanh êm à chạy chầm đến một chân trời xa mờ mịt. Trông biển thanh bình và hiền dịu dang bao! Mà phải thôi đâu, biển Mênh Mông, Rặng Rãi, Vĩ Đại và Vô Biên. Làm sao viết cho hết lòng biển chè đây? Ôi! to lớn quá đi, và lòng mình cũng lại rợt rào dậy lên từng cơn sóng. Nhưng than ôi, sóng của một tấm lòng trong một mùa ly loạn có nghĩa gì đâu với sóng của một đại dương nước mắt, máu xương của nhân loại đang vươn mình lên bờ Cao Cả. Nhỏ nhen lầm, có thầm vào đâu, ta chỉ là một hạt cát trong một sa mạc mông lung, và nước mắt ta chỉ là một giọt nước trong một đại dương thâm thẳm! Ta vui lòng gối cơn sóng tâm tư chung với sóng của Nhân loại đang lên.

Lòng đại dương với rộng, tinh đại dương ngọt ngào lầm kia mà! Từ lâu, lâu lầm, người xưa đã bảo: bốn biển là bốn biển. Câu nói đơn sơ mà bao hàm một ý nghĩa lớn chung nào! Câu nói rộng như lòng biển và nhẹ đẹp như biển thanh bình. Bốn bể một nhà! Sung sướng làm sao! Các ai từng mơ mộng ấy? Nhân loại về một nhà, phá tan biển cương loài người sống thân yêu. Sóng thân yêu chắt phác, hiền lành, mộc mạc như một người dân hiền lương. Phải rồi! Loài người phải thế chứ! Con Người kia mà! Con người phải rộng như đại dương, không bờ bến, không biên cương ranh giới, chắc hẳn là lòng người xưa muôn thế. Biển nào cũng là biển cả. Từ Bắc bắc dương tuyết giá, đến Thái-binh-dương êm á, qua Đại-tây-dương vĩ đại đều là biển cả chứ gì. Nước đại dương hòa lỏng, lòng đại dương thông suối; nhưng khốn nỗi trên lục địa lại phác chia ra từng giới hạn biển cương. Oái oăm nữa, Con Người lại đi phân chia những đại dương ra từng biển nhỏ. Bên kia trùng dương Hồng-hải, Hắc-hải, Địa-trung-hải; bên này Nam-hải, Hoàng-hải làm gì! Lòng đại dương chắc nào có muốn phân chia. Rộng như biển kia mà!

Đó thê mả thôi đâu, con Người bốn biển tôi bại hơn nữa vượt trên lòng đại dương mà đi xâu xé lẫn nhau. Bên kia trùng dương cũng thế;



Than ôi! đã mấy lần dâu biển đổi thay, bao nhiêu những biến chuyển, những thăng trầm, xáo trộn để mà tiến hóa, đặng lẽ Con Người bốn bể phải mở rộng lòng để thương yêu nhau: một tình thương cao cả và vô bờ. Ấy thế đến nay Con Người lại tiến hóa hơn đẽ làm những việc không phải là Con Người nữa. Con Người dày xéo lên tất cả. Đầu là tình Nhân loại, đầu là Nhân-đạo, đầu là bản tính Con Người?

Bao giờ Con Người sẽ trả lại Con Người để sống hòa bình yên vui trong bốn biển không còn sóng gió bão bùng? Nhân loại về một nhà và lòng Người sẽ mãi mãi là lòng Người!



TƯƠNG TRUNG



MINH (với người chủ hát).— Mở các chai rượu kia đi. Bày cả mấy món trong các gói ra. Gọi kép đàn vào dàn hát lại chứ ?

NGƯỜI CHỦ HÀT.— Họ về cả rồi, nhưng nếu ngài muốn thi tôi cho đi gọi a.

MINH.— Cho gọi lại đây ! gọi cả lai đây ! Một chầu nám tràm. (Đưa bạc raj) Đây... cầm lấy tiền.

MUU.— Ông xem giấy bạc y như là giấy lộn.

NGƯỜI CHỦ HÀT.— Với giá này thi chúng nó đến đây đầy nhà. Nhưng thôi, để tôi đánh thức mấy đứa con gái tôi đây, chúng nó hát hầu ngài (ra).

MINH (bước theo).— Hoan nghênh ! tôi muốn vui vẻ ăn ĩ đặc biệt hôm nay ! (võ vào túi) có tiền đây !

TUYẾT HỒNG (vẫn chăm chú nhìn Minh, đến phía sau lưng, nói khẽ).— Tay áo anh kia...

MINH.— Hả ?

TUYẾT HỒNG.— Anh xắn tay áo lên.

MINH (nhìn đầu tuy áo sơ mi thò ra có vết máu vội vã che vào tay áo ngoài) Ủ... (bến bàn, rót rượu vừa mở vào mây cái ly) Mời các ông bạn uống đi chứ ? (nhìn Vịnh dì lui tới trong phòng) Mọi ông uống... (Mấy người nâng ly uống rồi đặt xuống) Trong lúc đợi dàn hát đến, chúng ta làm gì cho vui chứ (Trò cỗ bài trên bàn) À, có cỗ xi tay đây, chúng ta chơi nhé !

MUU.— Xin sẵn sàng để tiếp ông bạn.

MINH.— Thế thi còn đợi gì nữa. Tôi muốn cho hai ông được thật nhiều tiền...

VỊNH.— Xin bắt đầu...\*

MUU.— Đặt một tiếng bao nhiêu tùy ông bạn đấy nhé : một trăm, hai trăm...

Ba người bắt đầu đánh bài. Một lúc, thấy Minh thua mãi, Tuyết Hồng đến gần ghé tai bảo.

TUYẾT HỒNG.— Thôi ! đừng chơi nữa.

MUU.— Ông bạn mất năm trăm rồi đấy nhỉ ?

MINH.— Sao ? Tôi thua năm trăm rồi à ? Ván này tố gáp đòi !

TUYẾT HỒNG (đặt hai tay lên các con bài).— Thôi, thế là đủ rồi !

MINH.— Sao thế ?

TUYẾT HỒNG.— Em không muốn cho anh chơi nữa. Bỏ đi còn hơn !

MUU.— Em nói đùa đấy chứ ?

TUYẾT HỒNG.— Anh cảm ơn !... Nhục nhã thật ! Tôi không ngờ...

MINH (nhìn Tuyết Hồng) Thế nào thế...

TUYẾT HỒNG.— Tôi thấy anh ấy đấu bài đi hai lần.

MUU.— Xin lỗi em, tôi là một người tử tế.

TUYẾT HỒNG.— Thế mà tôi đã tưởng nhờ đến anh năm năm trời... Một tay bạc bịp !

### BẢN KỊCH CỦA HOÀNG THU ĐÓNG

VỊNH.— Tôi không cho phép cô...

TUYẾT HỒNG.— Tên này cũng thế... (với Minh) Anh soát tay áo hẵn xem !

VỊNH (rút lui).— Đồ dĩ !

Minh chồm lên, chụp lấy tay, ẩy mạnh Vịnh ra phía thang gác.

TUYẾT HỒNG (vỗ tay).— Thế cho đáng đời !

MUU.— Tôi đến trường để tha thứ cho cô, lấy cô về làm vợ, không ngờ lại gặp một kẻ quá dại dan...

TUYẾT HỒNG.— Anh cầm mồm mà cút di hộ tôi.

MINH.— (trở vào cười với MUU) Vừa rồi tôi có hơi nồng tay với bạn ông. (Trò vòi lối cửa ra) Còn ông, xin mời ông... (MUU riu riu bước đi)

NGƯỜI CHỦ NHÀ HÀT.— (nghe tiếng ồn chạy vào) Ông không lấy lại số tiền hai người vừa bịp của ông sao ?

MINH.— Thôi, cho chúng nó, để an ủi.

TUYẾT HỒNG.— Phải đấy, anh xử thế cho chúng biết.

NGƯỜI CHỦ NHÀ HÀT.— Kép đàn và dàn hát đã đến cả đây, (ra).

### LỐP III

#### MINH, TUYẾT HỒNG

MINH.— (khép cửa quay lại với Hồng vui vẻ âm thầm). Anh tìm em mãi !

HỒNG.— (mở tay ra đón). Anh đến vừa đúng lúc để cứu em... Ai bảo cho anh biết mà đến đây ?

MINH.— Con ở của em, nó nói tất cả với anh.

HỒNG.— Thế anh có đến nhà em ư ?

MINH.— Anh đến tất cả hai lần. Lần thứ nhất, con ô nó sợ không chịu nói gì cả. Nếu nó nói ngay cho anh biết là em ở đâu... thì câu chuyện đã không xảy ra. Sau đó, nó mới nói thi đã chậm mất rồi... Anh dí kiém em gần muộn khóc.

HỒNG.— Anh kiém em ở đâu ?

MINH.— Khắp cả. Anh chạy đến nhà Loan thì em vừa đi. Thế nên anh không còn ngờ nữa... Thắng Thừa có nói với anh là ông cụ đợi em...

HỒNG.— Anh tưởng bắt gặp em ở nhà ông cụ ư ?

MINH.— Xin lỗi em... Anh đã đứng rình ở ngoài có đến một tiếng đồng hồ...

HỒNG.— Rồi anh vào nhà ?

MINH.— Anh có vào.

HỒNG.— Anh... ở đâu tay anh... có phải là màu không ?

MINH.— Mau... phải, mau... Làm sao lại có màu đỏ như thế này ? (Kép đàn, dàn hát lũ lượt kéo đến, Minh sực nhớ). Vào đây ! Vào cả đây !

**C**UỐN PHIM  
Nghệ thuật và Hạnh phúc của hãng Việt phim trình bày trước kỵ giả vừa rồi, cũng như các cuốn phim Việt Nam khác, đã dùng tiếng Việt để phô diễn, dùng người Việt để đóng trò, dùng phong cảnh nước Việt để trình bày cốt truyện. Như thế là dân tộc Việt Nam đã cho hãng Việt phim vay một số vốn để tạo tác cuốn phim, vậy người Việt Nam cần biết và có bổn phận phải biết rằng hãng Việt phim đã sử dụng số vốn ấy như thế nào ? Có đem lại vinh quang và ích lợi gì cho kẻ cấp vốn không ?

Viết bài này, tôi chỉ làm nhiệm vụ trình bày cảm tưởng của một người Việt Nam đã được chứng kiến kết quả công việc của hãng Việt phim nghĩa là đã được xem trước đồng bào cuốn phim « Nghệ thuật và hạnh phúc » mà dân tộc chúng ta đã có gop một phần vốn liếng trong đó.

Chuyên phim có thể chia làm ba đoạn, Đoạn đầu là mấy anh thanh niên nghệ sĩ đi chơi Hồ Tây gặp chị em có Hoa rời rủ có Hoa vào giúp gánh hát. Đoạn thứ hai là Thân, một trong bạn thanh niên đó yêu Hoa, bị người bạn tình địch tố cáo chuyện đó với vợ Thân. Vợ Thân ghen. Hoa bỏ ra đi giữa lúc gánh hát đó sắp trình bày một vở hát ở nhà Hát lớn Hà Nội. Đoạn thứ ba là cả bọn Nghệ sĩ trong đó có vợ Thân cũng đi tìm Hoa, Rồi mọi người đều vui vẻ trong đêm kịch ở nhà Hát lớn.

Tôi không chú trọng đến phần kỹ thuật cũng như về sự phản cảnh của cốt truyện, nghệ thuật đạo diễn hay sự xử dụng máy móc... vì điện ảnh Việt Nam còn ở thời kỳ phôi thai, chúng ta thiếu sự huấn luyện chuyên nghiệp phương tiện tối tân, tất nhiên phần kỹ thuật so với điện ảnh ngoại quốc không thể nào tránh được sự vung về thiếu sót.

Ở đây, tôi muốn nói đến nội dung và tinh thần cuốn phim, tôi muốn biết là hãng Việt phim đã dùng tiếng Việt để nói những gì dùng người Việt để trình bày cái gì và dùng phong cảnh nước Việt tô son vẽ mực như thế nào trên màn bạc. Vì đó mới là điều quan hệ với dân chúng Việt Nam trong đó có chúng tôi, có những nghệ sĩ của hãng Việt phim có cả bà con người Việt.

Trước mắt người ngoại quốc, giữa cuộc tranh đấu giành độc lập của Việt

## NGHỆ THUẬT VÀ HẠNH PHÚC

### MỘT CUỐN PHIM VONG BẢN

HỒ-HÂN-SƠN viết



mạch của một loại người mà hãng Việt phim đã vu cáo cho là Thanh niên Việt nam, là Nghệ sĩ Việt nam.

Trai thi như thế còn gái thi cũng lại là một thứ lảng mạn giang hồ, thoát gắp trai đã hâm hố như sét nghe hơi nam châm, mời nghe một bản nhạc lồng lơ mà nhảy xòe lại ôm lấy trai nhảy nhót, không yêu nhau mà đè cho trai ôm ấp, dan díu với một đàn ông đó đã có vợ. Xét cho cùng cõi Hoa trong cuốn phim đó chỉ một thứ gái nữa lương thiện, nữa làm tiền mà thôi.

Việt Nam có hạng thanh niên và thiếu nữ ấy không ? Có, nhưng chỉ là một thiểu số lạc loài trong xã hội. Ngày nay thanh niên Việt Nam hoặc đang tranh đấu, hoặc đang im lặng, hoặc đang chuẩn bị cho trong lai chí có đâu đến nỗi quá hư hỏng như phim « Nghệ thuật và hạnh phúc » đã vu cáo. Hãng Việt phim đã tìm chỗ xấu xa nhất của Việt Nam để trình bày cho thiên hạ biết về Việt Nam.

Còn chuyện phim kẽ một câu chuyện ghen tuông không có gì đặc sắc cả, nó cũng làm thường như bao chuyện ghen tuông khác.

Đây là một loại cải lương rẻ tiền, một thứ triết lý dở ngò dở ngọng, một quan niệm nhàn sinh của loại người hạ cấp. Cuốn phim mang tên Nghệ thuật hạnh phúc nhưng là Nghệ thuật tàn gai, nghệ thuật chưa sạch nước cẩn và hạnh phúc của Cao bồi.

Tôi nghĩ rằng hãng Việt phim có thể đem cuốn phim này bán cho nước nào đang nuôi mộng độc lập Việt Nam tất phải đắt tiền lắm. Vì chiếu cuốn phim này cho ngoại quốc xem, thiên hạ sẽ bảo thầm với nhau :

Thanh niên như thế, phụ nữ như thế mà đòi độc lập, độc lập nỗi gi ?

Tôi phản cảm không biết rồi đây người Việt Nam nhất là giai cấp cần lao có bồ đồng tiền mồ hôi nước mắt ra để mua lấy sự hổ thẹn này không ?

Các nhà kinh doanh điện ảnh nếu muốn trục lợi thì cũng cần phải có mít tối thiểu lương tâm và ý thức chứ.

### CĂN MUA ĐẤT

Căn mua độ một mẫu Tây đất đê tam nghĩa địa, ở ngoại ô Saigon, hoặc Gia Định hay Cholon.

Hỏi ông kinh lý Dương, số 274 đường d'Arras Saigon,

### ĐỌC TIN MỚI

bắt đầu thứ bảy 5-12-53

Hội ký phiêu lưu

của bạn VĂN LANG



# DI TRUYỀN HỌC TẠI SAO NGƯỜI TA NUÔI RUỒI?

của THU HÀ

Tất cả đều là con cháu của đôi ba giông thù rừng ngày trước.

Càng ngày sự chọn giông và sự ghép giông càng tinh xảo hơn.

Người ngày xưa mò mả đúc ra được những giông cây hay những giông thù mới lạ. Họ không hiểu rõ nhau đâu để cây, ai lại đi nuôi cái con vật khổn kiếp đó dã vòi chém, lại còn cỏ hại, mang vi trùng đều mà lấy bệnh cho chúng ta. Đã dùng đủ cách, từ cách bôi mật ở họng chai kiều Việt nam đến cách bơm thuốc D.D.T. kiều Mỹ mà còn giết chưa hết, lại đi nuôi nữa thì có khéo cho thiên hạ không? Vậy mà người ta đã nuôi ruồi.

Có những người làm nghề nuôi ruồi, như kẻ khác làm nghề nuôi heo, nuôi gà, nuôi cừu, nuôi thỏ. Người ta nuôi ruồi hàng vạn con, người ta cho ăn, người ta săn sóc, và nuôi dù giông rồi: có giông cánh dài, có giông cánh ngắn, có giông minh xám, có giông minh đen, có giông mắt trắng, có giông mắt đỏ.

Người ta còn viết sách diễn thuyết về sự nuôi ruồi.

Người ta nuôi ruồi để làm gì?

## SỰ SÁNG TẠO CỦA CÂY VÀ CẨM THÚ

T RONG thiên nhiên, cần phải bài gác trâm triều năm mới có những loài cẩm thú hay cỏ cây mới bị ra đời. Con người đã làm mau thêm cái đà sáng tạo sinh vật trên quả đất: chỉ trong có vài ngàn năm mà họ đã sáng tạo được tất cả những giông gia súc và cây cối trồng trọt ngày nay.

Trong kho tàng phong phú của thiên nhiên, họ lấy chén, lấy đũa của cầm thú, lấy trái của cây cỏ đem trộn lẫn thành những giông cây và giông cây và giông thù khác. Vì vậy mà trên thế giới ngày nay có không biết bao nhiêu giông lúa, giông đậu, giông cam, giông lê, giông bò, giông heo, giông chó, giông ngựa v.v...

Chỉ nói một loài chó, đã có hàng trăm giông. Cò thứ chó tí hon có thể bỏ vào trong bọc, cò thứ chó không lòi to gần bằng con ngựa. Cò thứ chó lông lá dai lướt thướt, cò thứ trại lùi không có được hai sợi lông. Cò thứ chó mõm dài, cò thứ mõm vuông. Cò thứ chó giông như chó sói, cò thứ giông như chồn, cò thứ giông như khỉ.

Lại con biết bao nhiêu là những giông ngựa, giông cừu, giông bò!

**Cái lợi thứ nhất:** Con ruồi dẩm rất nhỏ, nhỏ thua một con thòi hành triệu lần, chưa nói đến sự nhỏ thua một con bò. Gần một triệu con ruồi ấy mới nặng được một kí-lô. Vì vậy nên một bầy ruồi chiếm chỗ rất ít. Một ngàn con cò sẽ nuôi trong cái hộp.

« Khỏi cần đồng cỏ, khỏi cần chuồng »

giáo sư Calvin Bridges tuyên bố.

Ta có thể nói thêm rằng khỏi cần tre con để chăn giữ, khỏi sợ bị mất trộm.

(Còn một ký nữa)

ĐỜI MỚI số 88

## Bây giờ mới đến chuyện nuôi ruồi

T RƯỚC trận thế giới chiến tranh lần thứ nhì không hao lâu, giáo sư người Mỹ Caloin Bridges đã đến Leningrad (thủ đô thứ nhì của Nga) diễn thuyết nói rõ về cách nuôi thử ruồi dẩm (*Drosophila melanogaster*) và kể tất cả những cái lợi của sự nuôi ruồi ấy và làm cách nào để điều khiển sự ấy.

Cái lợi thứ nhì: Con ruồi dẩm rất nhỏ, nhỏ thua một con thòi hành triệu lần, chưa nói đến sự nhỏ thua một con bò. Gần một triệu con ruồi ấy mới nặng được một kí-lô. Vì vậy nên một bầy ruồi chiếm chỗ rất ít. Một ngàn con cò sẽ nuôi trong cái hộp.

« Khỏi cần đồng cỏ, khỏi cần chuồng »

giáo sư Calvin Bridges tuyên bố.

Ta có thể nói thêm rằng khỏi cần tre

## Một tiệm ăn

MẶT trời xé bóng từ lâu. Đường nhựa còn bốc hơi nóng hừng hực. Ánh nắng ngả chêch vào một tiệm ăn sang trọng. Gian phòng rộng rãi, sạch sẽ, quét vôi màu xanh lợt; những khuôn bàn «vết nát», có lót gương dày trên mặt, phản chiếu những chiếc quạt trần quya tí. Hai tấm kính lớn chekin cá hai bức tường bên phải, bên trái. Những người bồi bàn toàn đỗ trắng, khăn vắt ngang tay, lanh lẹ di quanh giữa những khuôn bàn nghiêng minh, lắng nghe, dừng lại, vụt đi mau...

Những mái tóc quấn, những cặp môi son đỏ như bầm máu, những chiếc áo màu sắc sỡ, mỏng the thé, xen lẩn trong những mái tóc rẽ lảng mướt, những bộ áo phục thẳng nếp... Tiếng Tàu, tiếng Ta, tiếng Tây, tiếng Mỹ, tiếng ly tách, chén dĩa va chạm trên mặt gương, tiếng ghế kéo sàn sát trên nền gạch hoa; thỉnh thoảng vang lên một vài trận cười rền rật. Âm thanh dù cung bậc xô đẩy nhau thành một cuộc tấu nhạc vô định luật.

Một người trai trẻ, đội mũ nỉ lệch mái tóc, ôm một mớ sách, bảo, di hết bàn này đến bàn nọ, nghiêng nghiêng, minh, chia những tờ báo có hình dàn bà lõa thể vào mặt một người khách.

Gã đứng lại trước hai chàng trai trẻ, móc túi áo sơ mi, lấy một tập ảnh nhỏ, đặt giữa lòng bàn tay, chia vào giữa bàn. Hai mái tóc lảng mướt chạm sát vào nhau, nhìn lật từng tấm ảnh. Sự mua, bán không mặc cả nhiều.

Ở góc phòng, một chiếc bàn dài. Trên mặt bàn: bày la liệt những món ăn thơm, béo. Một người đàn ông và một người đàn bà ngoại quốc nâng cao hai ly rượu, dung vào nhau, trao cái cười hip mắt. Người đàn ông, mắt đỏ gay, rung rinh mồ, nốc cạn chất rượu đồ đậm, đặt mạnh cái ly xuống mặt bàn, ưỡn mình, thở mạnh khoái trá.

Người bán sách bảo tiến đến, nghiêng minh, chia tập báo, nói nhỏ:

— « Mẹ xứ », « me xứ »...

Người đàn ông yên lặng nhìn người đàn bà, cười khoái trá.

Người bán sách bảo lặp lại:

— « Me xứ », « me xứ »...

Người đàn ông vui quay quay ngang, chồm đến người trai trẻ, hé lộ:

— Non, non, non.....

Đôi mắt đục trừng lớn, giữa khuôn mặt đỏ gay tỏa ra một hơi rượu nồng nặc.

## Một màu truyện

# MIẾNG ĂN

của LƯU NGHI

Người bán sách bảo lui xa thật nhanh, ngoài lại, mắt lườm lườm.

Người đàn ông hậm hực nhìn theo người trai trẻ đi qua phòng bên kia...

## Ngoài bức cửa tiệm ăn

MỘT đứa nhóc. Một người lớn. Cả hai đều ăn mặc nhô nhúa, áo quần và vúi nhiều chỗ, đứng nép bên một chùm cây cảnh. Đứa nhóc đeo một cái trống lớn trước bụng, tay phải cầm dùi, đánh nhịp «thùng... thùng...». Người lớn, mắt nhắm tight, cầm cây đàn «mandoline» cũ, khẩy lèn rẽ rẽ. Tiếng đàn, tiếng trống xô đẩy nhau, tán loạn một điệu tân nhạc vung vãi.

Tiếng trống chợt dừng hẳn.

Người lớn cất giọng hát:

Ai có vè trên bến sông Tương,  
Nhắn người duyên dáng tôi thương;  
Sao đàn nở diết tư vương...

Khuôn mặt xấu xí, cằn cỗi, nhăn nhó ngược cao dần, đê thoát ra một giọng hát khàn khàn, mệt nhọc. Chỗng cõi trót mồ hôi, rắng đỏ, nổi gân to.

Tiếng đàn lè rẽ lõi nhịp, di kèm giọng hát. Tiếng đàn, tiếng đàn đều lạc điệu, kéo dài lè thè, buồn thảm.

Tiếng đàn tiếng hát chợt ngừng bất

Người hát dạo thong thả lèp chiếc đàn «Mandoline» vào nách bên trái;

tay trái vịn vào vai thằng nhỏ; tay phải ngửa cái mũi nỉ méo mó ra đằng trước. Thằng nhỏ di trước. Người lớn di chêch một bên, yên lặng di quanh những khuôn bàn bày la liệt món ăn, thức uống; đến dừng lại trước những người khách thơm son, phấn và nước hoa. Một vài tờ bạc ném vội vào lòng chiếc mũ nỉ. Phần đây, quay mặt đi.



## Bên kia lề đường, đối diện với tiệm ăn

NĂNG chiều còn hắt mạnh ngang đầu.

Vách tường cao ngất để ngửi một khói bong đèn to, rộng. Dưới chân tường: một bọn trẻ đánh giày, quay quần vây kín thành một vòng tròn. Những mái tóc rối bù như những mớ rác bẩn, chung vào nhau. Cả bọn văng trù òn ào. Những con bài «cát té» dǎng mạnh trên nền «xi măng» gạch ô vuông.

Một đứa mặc áo ka kí, ngồi trong vòng tròn, vựt ngưng đầu nhìn một đứa đứng nhìn xuống, hậm hực:

— È, đánh mấy. Đ... M... tao thua hết rồi.

Đứa ở trên lắc đầu:

— Tao không đánh.

Đứa mặc áo kaki uể oải đứng dậy.

Một đứa trẻ khác lạnh lẽo chen vào vây kín lại vòng tròn.

## Tiệm ăn

MỘT người trai trẻ vừa bước vào tiệm ăn. Đứa ở trên và đứa mặc áo kaki vựt chạy nhanh cùng một lúc qua bên kia lề đường, biến mau vào tiệm ăn.

Người trai trẻ vừa ngồi xuống ghế. Đứa ở trên nhào mình đến, ngồi thup xuống, vỗ lấy chiếc chân giày, nói vội vàng:

— Thầy, tôi tới trước, thầy... Đánh giày thầy... tôi đánh tốt, thầy...

Người trai trẻ nhìn vào cặp mắt của đứa nhóc, gật đầu.

Đứa mặc áo kaki chửi đồng một tiếng nhỏ nhở, kẹp thùng gỗ vào nách, ngó quanh gian phòng. Hắn thong thả bước qua bàn bên, chỉ tay xuống chân bàn, nói với một người Trung Hoa đứng tuổi:

— Ông chủ, đánh giày, ông chủ. Đánh tốt mà...

Người Trung Hoa lắc đầu. Hắn thong thả tiến ra cửa, mặt còng ngoanh lại phồng trong.

Cùng lúc ấy, người hát dạo cũng lẩn ra phía cửa.

Đứa mặc áo kaki dung vào người hát dạo. Mắt hắn chợt nhìn vào lòng chiếc mũ nỉ.

Nhanh như cắt, hắn chui tay vào lòng chiếc mũ méo mó, bốc vội máy tờ bạc giấy, chạy biến ra khỏi gian phòng.

Thằng nhỏ quay lại, vội la lớn, quờ tay dựng mặt trắng nghe thum thup. Hắn buông vội người hát dạo, ném cái trống lớn chạy ra cửa, hét to:

(đọc tiếp trang sau)

# TUỔI THƠ



của TRẦN PHƯƠNG NHU

**T**HƯỞNG thường, người thợ giặt ấy dùng cái xe đạp khổ, cho tựa vào gốc cây nhẵn, rồi hai tay khẽ ném ôm một bọc lót áo quần, ông ta i ạch bước lên thềm nhà, vừa thở, vừa nói :

— Ai ra kiêm đồ cho?

Ấy thế là bao giờ anh cả tôi cũng bỏ bàn học đứng lên nhận đồ đưa đến này, để nghe ông thợ ấy nói những câu lặp đi lặp lại có trán ngàn lần những buổi giao hàng trước. Tuy chẳng ai bị bắt bẻ điều gì bao giờ, mà những câu ông nói nào cũng như ngụ ý phản Trần :

— Khô quá. Mưa luân hai ba ngày. Phơi phanh gi cũng chẳng được. Than cùi thật khó lòng.

Hoặc trời nhảm tiết hạ, thi ông ta lại than thở :

— Trời bức toát mồ hôi, làm việc mà như đứng trong hầm lửa. Xà phòng, thi đát không thể trưởng.

Vừa nói, người thợ vừa xuýt xoa rút quyền sò tay bên túi áo đưa cho anh tôi; rồi hai tay ông ta lật đật mở bọc vai, ném lên những bộ áo quần trắng bong, là thẳng nếp, cỗ hõi cứng dờ. Anh tôi liếc qua sô dem số hàng, đoán kỹ nhận. Xong đâu đây, thi khởi sự tìm đồ bẩn để trao lửa khác về cho thợ.

Ấy là những lúc tôi cảm thấy vì cuộc chơi đang vui với chúng bạn bỗng bị giàn đoạn. Anh tôi, như lệ thường, ra đứng ở cửa gọi lớn :

— Thằng Ba đâu? Thợ người ta chờ đấy. Về thay đồ dã.

Dù muốn dù không tôi cũng phải chạy về. Nếu chậm, anh tôi sẽ tặng len dầu tôi những cái gõ tay nghe kêu đến công cốc. Nhưng giả tỳ không thay áo quần thi bần minh chứ hại ai. Tuy biết thế, tôi vẫn hậm hực và tức tôi vì phải bỏ dở vài nước bi hoặc một vòng đáo đang chơi say ở đầu đường.

Về nhà thay xong cắp đồ bẩn và bận vội cái quần ngắn, tôi liền chạy vùnghéo sợi chung bạn đợi. Vả thường thường thi cách lát sau, khi nghe tiếng cái sên rỉ nghiên vào đia cǎ xe tān của người thợ đi ngang, tôi mới ngang lên nhìn. Vả bao giờ cũng thấy ông ta chui đầu vào đống áo quần đe ở tay lái, đạp, đạp... Bóng ông nhè tan trong hoàng hôn mờ mờ. Sức nhớ trời đã tối, chúng

tôi cũng cùng rủ nhau ra về. Không hiểu sao, có buổi, chờ cho mấy đứa bạn chạy dã khuất, tôi tản ngàn đứng lại cố nhìn theo. Đây hẳn không phải là lòng thương người của một đứa trẻ còn nhỏ tuổi, bởi một điều chắc chắn là đối với ông ta, tôi chẳng bao giờ thấy có chút cảm tình nào. Tôi lại chả có khi bực tức bị gọi về và bị gõ đến sưng đầu đe còn thù ghét ông ta nữa đấy ư?

Có lẽ tôi thấy buồn cười vì cǎ xe di dã xa mà tiếng kêu rèn rẹt còn đưa lại. Vả thứ nhất là mặt mày, hình dáng ông thợ này nữa.

\*\*\*

**H**AI cái râu quặp xuống, vành qua mép môi; cái mặt thoát lại; ở phía dưới là một cái cằm nhọn vắt. Trên khò mặt thiên thịt và thừa xương này, hai con mắt, tựa mắt cù vọ bao giờ cũng lóng lánh, — sắc sảo mà xảo quyết chàng — Trên đầu, tóc lỏm chỏm hình như chàng bao giờ chịu dài. Một vàng trán thấp và hẹp, ngăn cách mặt bởi hai đường lông mày lửa thưa và chia xuống, trông rất bần tiện.

Tôi châm nhìn ông thợ, tìm những điểm đáng ghét, mà kẽ ông cũng chẳng có điểm nào đáng thương để mà nguyên rủa ông ta đã đem trao hàng nhảm ngày anh cả di vắng như ngày hôm nay.

Trầm buổi như một, chơi đang thích thú phải bị gọi về. Tôi cầu nhau và không đợi ông ta giao trung món, tôi kéo lửa làm nhán một ít hàng ở trên. Vừa kéo tôi vừa nói :

— Anh cả di vắng thi mai hãy giao chử. Gọi tôi làm gi? Ông ta ngán tay tôi lại mà rằng :

— Chậm chập chừ. Láu nặng tay hỏng hết áo quần.

Cái lối xung hô nghe ngang ngang và trống rỗng, mặc dầu tôi còn nhỏ, nhưng vì thói quen được gọi ở nhà, tôi chịu chẳng được. Tôi quắc mắt nhìn ông thợ :

— Ông nói với ai thế?

— Với cậu bé chử với ai nữa?

— Cậu bé. Cậu bé nào? Tôi là cậu bé của ông à?

— Cậu khố tinh quá. Thôi, kiêm đi cho tôi về. Gần tối rồi.

— Mặc dây. Thế thi tôi chẳng biết

\*\*\*

**M**ỘT hôm, anh cả cũng vắng nhà nữa; tôi thi ngồi đóng vở ở nơi bàn.

Lão thợ ghé dựng xe vào gốc nhẵn như thường lệ, khẽ ném ôm bọc vải bước vào đứng ở bức cửa,

Tôi toan lảng tránh, thi hình như đoán được ý của tôi, hắn gọi dứt lại :

— Nay! Kiêm đồ dày.

Tôi không chịu được nữa. Tôi trộn hai mắt lại, và bước ra phía ông ta đứng. Những chảng thốt được tiếng nào. Giây lâu, tôi thở ra một hơi dài như trút tất cả nỗi hậm hực :

— Ủ!

Ông thợ rút quyền sò ở túi áo, và thong thả cuí xuống mở bọc vải...

Tôi đứng nhìn, trong trí óc phác thoáng một kế độc đe hại ông thợ này cho hả lòng căm giận.

Mà kẽ, muốn hại ông ta nào có khó gì. Tôi đã từng nghe người ta bảo với những người thợ giặt, nếu áo quần mình đưa cho họ họ lành lặn, họ có làm rách, lám hoặc nhơ thì phải bồi thường.

Nếu ông thợ này ngoảnh ra phía ngoài, vô tâm một chút thôi, tôi cũng đủ thi giờ « hạ độc thủ ». Săn miếng dao cao mồng trong tay, tôi chỉ việc ăn một chấm mạnh xuống chiếc áo nào dày, rách một đường, thế là xong.

Vừa đang suy tính thi nghe tiếng anh cả tôi về ngoài cổng. Ông thợ « vò tinh » quay ra chào. Tôi liếc kỹ, rồi bầm môi, không nghĩ ngợi gì nữa, tôi nghiên răng nhấn mạnh tay xuống cái áo ông ta vừa soan dề trên giường.

— Cho chết. « Mày » khinh ông!

Khi tắm áo xa tanh mìn lún vào giữa hai ngón tay tôi, người tôi bỗng như bàng giá, tôi bàng hoàng tỉnh lại... Tôi còn nhỏ mà sự tàn ác đã có thể phạm nặng đến mức này ư? Tôi linh cảm đã làm một việc xấu xa, tôi đã hủy phá một cái gi.

Tìm tôi như lạc nhịp. Lòng tôi run. Sự hãi. Vả hối hận. Ngoài ra, tôi này chủ đích để lại ai mang? Tôi, thi không thể. Còn người thợ khổn khổ kia ư?

Tôi nhìn ông ta đang cùng anh tôi đi thủng thỉnh vào nhà. Nom ông, tôi thấy con người ấy không còn một vẻ nào đáng ghét nữa. Ghét và Thương. Những con nồng giận, bực tức của tuổi áu thơ rất dễ đổi thay, thật là buồn cười. Nhưng kết quả thi lại chẳng buồn cười chút nào.

\*\*\*

**B**A tháng sau ngày tôi nhấn tay làm cái việc nhởn nhơ, tàn ác mong thỏa chút giận hờn hết sức vô lý, kẽ từ buồ ông thợ đem cái áo xa tanh mới lại dồn cho nhà tôi, lồng tôi chảng khì náo yên ổn. Tôi hay ngán ngợ run sợ vì luôn luôn tôi nhớ đến nét mặt ngô ngáo, vàng trán toát mồ hôi của người thợ giặt khi xốc cái áo ghê gớm buồi trước lên nhìn. Tất cả những vč kinh hãi, lo âu và tuyệt vọng vì nghĩ đến món tiền bồi thường

to lớn làm khuôn mặt gã trông rất thè thảm. Tôi chợt nhớ thêm rằng về mặt xâu xi, bẩn chát của người thợ ấy, khi cần tǒ một tinh cảm đau xót, nghẹn ngào, cũng có nét đe diễn tả, làm cho bất kỳ ai, như tôi đã từng thù ghét, cũng có thể mủi lòng.

Suốt ba tháng tôi loanh quanh trong sọ hãi và hối hận. Tôi hay tránh sự giáp mặt ông thợ này, áo quần bẩn bao giờ tôi cũng bỏ vào giỗ trước khi ông ta đến lấy. Ngồi chơi ở ngõ hoặc đầu đường bỗng nghe tiếng cǎ xe tān en ét đi ngang, tôi vội vàng cuí gầm mặt xuống. Sự xấu hổ làm tôi phờ người, tinh thường hay chạy nhảy cười đùa, bỗng trở thành nhác ăn nhác nói. Lòng thương hại, vì hối hận mà thành, tôi tưởng không bao giờ đủ để chuộc lại những lỗi lầm, tàn ác đã có cùng người thợ oan ức và vô tội.

\*\*\*

**N**GÀY nay, kỷ niệm nhỏ ấy, theo tháng năm, đã mờ phai trong lòng tôi. Nhưng, một kẽ, những hình dáng cố gọi trong chuyện này vẫn làm tôi rung động xui tôi liên tưởng đến tuổi bé với cuộc đời.

Nghĩ kỹ, trong mỗi người chúng ta, khi bước qua chặng đời thơ ngây, bé bỏng, rất kiêu kỳ và đầy hào hứng, ai cho khỏi sự lỗi lầm. Ta thường phạm vào tội ác, thản nhiên như những người đã trưởng thành mà không bao giờ đếm xỉa đến luân lý và pháp luật. May thay phần lương tâm khi nào cũng trong sáng và đầy đủ như người ta.

Sau một hành vi ác độc, dai khờ, kết quả là sự nhẫn mặt và xót lòng của một người xung quanh ta, tôi lối tuy chém đi, không ai giam cầm, xử phạt, nhưng tuổi thơ chúng ta có can đảm ủ ấp bấy nhiêu ghi nhớ vào lòng để xót thương và hối hận. Trên khoảng đường dài còn thỉnh thoảng chán thành gợi lại để làm dấu răn minh.

TRẦN PHƯƠNG NHU

## Bài dự thi cốt chuyện phim

### Đá nhận được :

- Dưới ánh trăng của Lê Thu
- Hai tắm lồng vàng của Lê Vi
- Bóng đưa miền Nam Nguyễn Vọng
- Gió mùa đang lên Tuấn Nam

## Điểm qua nội dung phim « Nghệ thuật và Hạnh-phúc »

(tiếp theo trang 16)

— Hàng « Việt phim » đưa ra một nghệ thuật chêt dấp, nghệ thuật lai căng, nghệ thuật dân nén điện ảnh Việt Nam đều chô suy tàn. Quả vậy?

— Họ đã bồi nhơ vai trò nghệ sĩ, bồi nhơ chữ nghệ thuật, vu cáo thành niên nam nữ.

— Họ không thể đập trên danh dự, trên cờ dư luận để hốt của, hốt của một cách tâng tán, không dồn dập lại được một chút nào đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân.

— Họ không thể biến ngành nghệ thuật thứ bảy thành một trại thương mại bấp bợm.

— Họ không thể buôn lận nghệ thuật và lòng mong mỏi của quần chúng được.

Những cảnh tượng trường già, đàng điếm, ánh hường sự tinh hoa quá trứn của Âu Châu, không thể ngang nhiên công diễn trước một nền phong giang nè nếp của Á Đông. Nó sẽ bị dân chúng sa thải và tẩy trừ như một vi trùng truyền nhэн.

Hiện nay, người ta nghĩ đến những cái gì cao cả hơn, cấp thiết hơn cho đại đa số quần chúng.

Hiện tại người ta giải quyết những cái gì đền hình dáng giải quyết.

Người ta còn hối dầu để giải quyết những tư tưởng đênh nhô mòn lại hủ bại của một thời đại qua rồi.

Làm thế nào để giải quyết tình trạng khùng hoảng này?

Làm thế nào để tìm một lối thoát cho nền điện ảnh sơ khai của xứ sở mới ra đời đã bị bâ chung bệnh nặng nè?

Làm thế nào để thành lập một tờ chí làh mạnh, tạo tác ra những phim đúng đắn, đại biểu được cho xã hội, không phải hờn hận khi chiếu cho người ngoại quốc xem.

Muốn thực hiện được những điều trên, cần phải có một sự cùi tạo tư tưởng triết đê. Cần phải có một sự xảo duc không ngừng, một ý thức hê vừng chắc khi thi hành nhiệm vụ và trọng điểm của nó là tránh xa vấn đề :

Dùng nghệ thuật để buôn bán, dùng nghệ thuật để hốt của, nghĩa là không kham híp chả nghệ thuật. Không bớt lột, dồn đúc, lừa bấp công chúng.

DUY SINH

## MIỄNG ĂN

(tiếp theo trang 27)

— Bắt giùm thắng giựt tiền. Bắt giùm thắng giựt tiền...

Người hát dạo thu chiếc mũ nĩ vào sát cày đàn, tay phải đưa ra ngưỡng cửa. Miệng gã lầm bầm :

— Trời oi! Trời oi...

Những mái tóc quăn, những mái tóc rẽ lóng mượt, những khuôn mặt dày son, phấn, lóng nhín,凝聚 lên một chút. Những cặp mắt thản nhiên nhìn với người hát dạo không lâu quá hai giây đồng hồ. Gian phòng vẫn náo nhiệt, ồn ào, vui.

Người hát dạo đã bước ra khỏi cửa. Chỉ còn một bóng đèn ngả dài trên nền gạch hoa.

Đưa ở trần ngưng lên nhìn ra phía cửa chừng nửa phút, rồi cúi mặt vào chiếc giày da đỏ ửng, lóng ánh mặt trời. Miếng dẽ rách đưa đi đưa lại thật mau trên chiếc giày. Mái tóc rối bù và đòn vai cộm xứng cao rung mạnh theo nhịp tay đưa.

Đầu đưa nhỏ chạm vào lai quần trắng toát. Hắn bầm môi, thở mạnh.



XXII

### Sơ lược cốt truyện

Họ gặp nhau sau những ngày biến cố ở Hà Nội. Tình yêu vẫn, Dịch làm thí và Hướng mới trở về, bắn khoan đi tìm một con đường sống. Cả ba người trước đây cùng học trong trường Kỹ thuật. Gia đình Hướng ở một tỉnh miền bắc khí anh về, đã khác xưa một cách bất ngờ. Hướng xin được một chân thư ký ở hàng buôn nợ. Chàng bao lâu anh bỗng vì một chuyện xích mích trong buồng giấy. Anh được Dịch đưa vào làm trong một xưởng sửa xe hơi. Ở đây anh gặp Tạo, một anh thợ côn trê, hiếu học và ham hoạt động xã hội. Anh bỗn nãm về ở trong xóm ngoại ô cùng Tạo. Ít lâu sau, Tạo gặp phải chuyện không may. Chán nản và bất bình, Hướng bỏ vào Nam.

Đến Saigon, Hướng được Tự, một người bán thủy thủ, đưa lại trú nhà Duyên, em họ Tự là gái nhảy, đêm đêm Duyên phải đi làm nuôi gia đình có một mẹ già với đứa con trai còn nhỏ. Chàng Duyên mất tia tát đã lâu. Đời sống ngắn nắp khác thường của Duyên khiến Hướng ngạc nhiên rồi cảm mến...

**H**UỜNG đón lấy tấm thiếp, nãy nhặt. Anh bạn tên là Diên. Diên hỏi :

— Anh tình vào làm gì trong Nam? Trong anh có vẻ nóng đi giang hồ lắm?

Câu hỏi làm Hướng tẩm tẩm cười : Đời giờ, anh ạ. Tôi định kiếm chán thợ máy thợ miếc gì đó.

— Còn anh, chắc cũng phải đi chơi như anh bạn này?

Diên hỏi người bạn thứ hai. Y có vẻ ít nói, chỉ trả lời nhạt phèo :

— Thợ may xì xắng anh ạ.

Diên vỗ vai bạn khoái trá :

Ôi chao! Thợ may ăn chết rồi con gi nữa!

Nói xong hắn nán cái bâu của anh bạn mới, rất tự nhiên :

— Cái gì thế này?

Anh bạn thợ may lúng túng.

— Làm quà cho người bà con trong ấy ít vỗ đẳng.

— Qui hóa nhỉ? Sao không mua dăm chục trứng cáy có phải nhẹ biết bao. Mà mùa này cũng chẳng có gi

lãm quà cả. Hồi năm ngoái ra tôi xách nay trái sầu riêng...

— Có phải cái quả tựa như quả mít ngoài ta mà mũi to tròn?

Gã thợ may ngó ngần hỏi vậy. Diên cười, bảo :

— Phải đấy, y như hệt trái mít, có đều gai nó lớn hơn.

— Ăn nó mùi khắm khắm làm sao ấy!

Diên và Hướng cười vỡ lèn khi thấy anh bạn vừa nói vừa nhăn mặt như lúc đương ăn một mũi sầu riêng thật sự. Đoạn Diên bảo :

— Ấy thế, ăn vào mà « ngâm nghĩnh như hiêu nhà văn Vũ Bằng » thì nó vừa ngọt vừa bùi lại ngày ngày như là ăn « bơ ». Cứ đến mùa sầu riêng vào khoảng đầu mùa mưa, là túi các chủ nó đầy xe di khắp Chợ Lớn bán cái thứ đó bằng cân. Hồi mới vào tôi cứ thấy họ rao « lao lý lầu lý » tôi chả hiểu gì thi ra sau mới biết là sầu riêng Lái Thiêu.

Hướng tò mò ngắt lời : « Sao lại sầu riêng Lái Thiêu? ».

— Chả Lái Thiêu là một cái tỉnh thô săn ra sầu riêng. Cũng tựa như bưởi Biên Hòa trong ấy hay cam Bố Hạt ngoài minh.

— Kia, người ta đã lên rồi!

Ở cầu thang dòng giày cheo leo bên cạnh sườn tàu. Hành khách đang tay sách nách mang nối nhau nhác từng bước lên boong. Diên bảo hai bạn : « Các anh cầm sẵn giấy tờ ra nhé »,

Cả ba người đi lại phía đông người, ngồi ngang hành lý. Một mụ đàn bà quê kệch đến bên họ rụt rè hỏi :

— Tàu sắp chạy hả ông?

Phải rồi bà có lên mau không nó nhô neo đến nơi bây giờ đây.

Diên nói xong máy mắt với bạn, tẩm tẩm cười. Hướng hơi ngạc nhiên khi thấy theo sau mụ đàn bà là ba bốn đứa trẻ sàn sàn bằng nhau áo quần vá vio. Một ông lão quần khăn đầu riu, hom hem, một tay chống gậy

một tay níu lén vai đứa cháu trai, run run tiến lại phía cầu tàu. Người đàn bà lầm la lầm lết với đôi quang gánh dày áp những chân mìn, quần áo, nồi niêu. Mụ đương lúng túng gần cái bực thang cheo leo như đánh võng thì đã nghe một tiếng nói to như người quát lên : « Đưa giấy ra đã! »

— Thưa... bàm ông giấy vé tàu phải không ạ?

— Cả giấy thông hành nãm!

Hai phút sau đôi quang gánh đã chen được lên tàu. Theo sau là hai đứa trẻ, đứa đi trước deo một cái tay nải sau lưng, đứa đi sau, lớn hơn, vác một manh chiếu treo lủng lẳng một cái khăn gói. Một tay nó vặn lên dây cầu thang một tay nó dàn chiếu chiếu đỡ thẳng em bé đương run rẩy dò từng bước thang cheo leo. Cuối cùng là ông lão với thằng cháu lớn chừng mươi hai mươi ba tuổi lưng vẹo đi vì một cái thùng nặng chẳng rõ đựng những gì. Phải khó nhọc lầm mấy ông cháu mới leo được qua mấy bước thang lủng củng ấy.

Bến tàu ồn ào hơn. Trời sáng rõ từ lúc nào. Mấy ngón đèn ngài ngủ quanh bến không bao nhau cùng nhắm cả lại một lượt. Từng đoàn phu khuân vác rách rưới đương kéo nhau lù lượt vào kho. Xe lửa công gác đã dựng. Mấy chiếc xe hàng nối đuôi nhau vùn vụt nhả bụi lên con đường rộng đi vào bến tàu. Cả một dãy kho thức dậy huyền náo. Từng cánh cửa lớn từ từ mở rộng giống như cái miệng của người đương ngáp. Bên mấy con tàu gần đây, đoàn phu bắt đầu hò la quanh những đồng hàng lớn. Cẩn trực trên tàu sầm sập vươn ra, nâng lên hạ xuống như mấy cái cánh tay khổng lồ dài nghênh bốc từng đám hàng công kềnh chân chập bộ vào trong lòng con tàu.

Những chiếc xe và goòng xô đẩy nhau rầm rầm lăn bánh rung chuyển cả khoang cầu tàu tui tit những người. Mặt trời đã lên, bốc cháy cả một phía trời sau giây núi vừa tan hết sương trắng đục. Buổi sáng đẹp như một niềm hy vọng. Chợt Hướng bàng hoàng nhìn thấy từ xa đi lại mấy giang người quen quen. Hướng ngạc nhiên hơn khi thấy Dịch. Cả ba người bạn đương đạp xe, ngó lên tàu đáo đáo tim kiếm. Hướng mừng rỡ bắc loa tay lên gọi :

— È! Dịch! Thanh!

Khi đến bên sườn tàu Thanh nói với len :

— Thằng Dịch nó không lại dụng tao dậy tao cũng ngủ quên đi mất.

— Sao bảo mấy len Cao bằng, hả Dịch?

Tao vừa về chiều hôm qua, không kịp lại mày. Nghe nói mày đi tao ngạc nhiên ghê!

— Bây giờ hết ngạc nhiên rồi chứ? Hướng di dò hỏi :

Dịch tẩm tẩm rồi nói vọng lèn, giọng không khỏi bùi ngùi :

— Nhưng đi là đi! Nhưng rồi lại tái ngộ, lo gì?

Quý ân cần hỏi : « Vào ở đâu? »

— Lại ở với tháng Tự chứ còn đâu nữa.

Thanh bảo. Quý hóm hỉnh thêm : « Nó có em gái không, mày? ».

Tiếng cười hồn nhiên lẩn vào tiếng còi tàu bắt thính linh hú lèn, khàn khàn âm vang cả khoảng bến rộng ồn ào. Thanh, Dịch Quỳ đứng chống tay nhìn con tàu đương nhích dần ra khỏi bờ. Ba cái miệng cười nhỏ dần. Bất giác Hướng nhớ đến Lan, đôi mắt long lanh, ông Gấm giọng nói rầu rầu, gian nhà lúc sớm ủ dột và ngọt ngắn. Gió ngoài khơi lồng lộn thổi bay những ý nghĩ buồn vùa kéo đến, Hướng nắm chặt lấy thành tàu, sợi dây sắt cuồn cuộn và sùi sì còn trót những sương hóm, ngực mắt về phía chân trời xa đã chan hòa ánh nắng. Nỗi vui nào nức lục ra di cỏ bớt đậm đà hơn nhưng đã làm cho Hướng người được niềm nhớ thương, lưu luyến.

— Nay, tụi mình xuống kiểm chỗ nằm đi chứ?

Diên đáp vào vai Hướng, bắt gấp nét mặt thoáng tư lự của bạn, thản mặt hỏi : « Nhớ nhà phòng? »

Hướng không đáp, cúi xuống nhá va ly rồi nhìn bạn, bật lên cười. Họ sánh hành lý lên phía đầu tàu.

Sau khung cửa sắt sơn trắng lở láy gian hầm tối mờ mờ, xông lên một mùi ẩm thấp, tanh nồng. Đến cầu thang Diên bảo :

— Cầu thang này đốc lầm di khéo không có bước hut xuống thi què đấy.

Anh bạn thợ may cười khích; nhưng hắn bắt đầu lúng túng với mấy thứ hành trang cồng kềnh của mình. Cuối cùng hắn khẽ ném rước cái va ly da lòn từng bước xuống trước.

Hướng cầu thà, đặt chiếc va ly lên mấy giang sắt của cầu thang đốc rồi để cho nó trôi xuống. Một tiếng « bịch » vọng lên trong bóng tối Diên lầu lỉnh kêu :

— Các bồ ơi! Tờ xi được mấy cái giường tươm quá!

Vừa nói hắn vừa dập tay lên nệm gai. Bụi trắng bốc mù lèn trong ánh sáng chập chờn. Anh thợ may nhăn nhó :

— Mẹ kiếp! Hạng tư gì mà khốn nạn thế này!

## Sài Gòn tài hoa

(tiếp theo trang 19)

ra xã hội riêng, trong đó có một nền luân lý riêng.

Đây, mới là điểm bùn khoản chính của anh Bầy và của cả chúng ta nữa, các bạn à. Là vì nền luân lý này đã là hồn quang, đã là phản ảnh trung thành về đời sống tinh cảm (mà anh Bầy đã gọi là kiếp đào hoa) của chúng mình.

Thực quả là có như thế : cái phần đời ban đầu kia chúng ta đã sống nó bằng tất cả nguồn thât tinh tiến đến độ diễn hình của chúng: chúng ta yêu, ghét, hờn, giận, vui, buồn và muốn một cách thâm thia cùng cực nên cái chất tinh cảm nó đã thâm nhập vào mỗi tế bào của cơ thể chúng ta, khiến cho tình cảm trong chúng ta là tình cảm động, tình cảm sống: chúng ta da cảm trọn vẹn hơn ai hết. Giai điệu thất tình đền hồn nó lại được chúng ta phổ diễn một cách nghệ thuật nên rất dễ rung cảm thiên hạ khiếp cho thiên hạ say mê chúng ta. Do đó mới này ra bao nhiêu oán trái vì cái thiên hạ nô, phần lớn chỉ sống một cuộc đời đơn, sống cái phần ngày thôi, nên hòa hợp thế nào cho được với cuộc đời kép của chúng ta

Áy đó. Cho nên cái kiếp đào hoa của chúng ta đã được Nã phà Luân giải quyết và đã được Sắc lò thè hiện trong cuốn phim « Ánh sáng tiền trưởng », nghĩa là nàng Tê ri chỉ yêu nỗi được kép « Can vê rô » thôi, và kép Can vê rô, nếu vi có gì mà không đáp lại được tình yêu của người đẹp « đồng thanh » nô thi chàng cũng chỉ còn có thể cảm thông được với « mối tình của tràm ngàn khán giả » thôi vậy.

Chẳng hiểu anh Bầy có đồng ý với chúng ta chàng, các bạn?

Tâm, và quan phải cách như thế, lối đầu có như chúng ta, mà chính là lối ở chỗ thiên hạ đã vì mù quáng mà gá nghĩa với chúng ta, nghĩa là thực hiện một cuộc ép duyên vậy. Thi ngay đến một chính khách đại tài, xưa rày vẫn nổi tiếng là đóng thảm kịch và hài kịch trực khéo ở trên trường chính trị, đến Nã phà Luân kia, sau một thời dan díu với đảo « Bờ lang sô » rồi cũng phải đầu hàng, mà tự an ủi rằng : « Chỉ hạng người nào có được một môi tình rộng lớn hào phóng và vô tư như môi tình của trăm ngàn khán giả đêm đêm thử phượng cô đào thản mến kia thì mới xứng đáng làm người yêu được nàng và làm người được nàng yêu thôi ».

Áy đó. Cho nên cái kiếp đào hoa của chúng ta đã được Nã phà Luân giải quyết và đã được Sắc lò thè hiện trong cuốn phim « Ánh sáng tiền trưởng », nghĩa là nàng Tê ri chỉ yêu nỗi được kép « Can vê rô » thôi, và kép Can vê rô, nếu vi có gì mà không đáp lại được tình yêu của người đẹp « đồng thanh » nô thi chàng cũng chỉ còn có thể cảm thông được với « mối tình của tràm ngàn khán giả » thôi vậy.

Chẳng hiểu anh Bầy có đồng ý với chúng ta chàng, các bạn?

(Còn nữa)

Lao-xường, nhức-gân, té-bại, rung-rú-liệt, khớp-că-cơ-thể, hoặc bán-thân-bất-tại.

### Nha thuốc

## BỨC LÂM SĨ

16 đường An Diêm

CHOLON

Có để bán

khắp nơi

dùng: Nhons-sâm-hô-cốt-giao-hấp-dần-gân-cốt-hồi-bổ-tinh-huyết-phục-hồi-sức-lực-mạnh-m



Âm nhạc thuần túy và  
đại chúng  
(tiếp theo trang 15)

hết thấy niềm huan lạc của mình trong một quốc gia tự do, trong một xã hội tiến bộ... Nghệ thuật Việt Nam nói chung, nghệ thuật âm thanh nói riêng không phải chỉ để nịnh hót tinh thần dân tộc mà thôi, chúng ta phải cùng Đại chúng vươn lên, gai điệu mỹ miều phải siêu thoát, tiết điệu rộn ràng phải phấn khởi, hòa điệu hợp tai phải thâm thiết nghĩa là nói thật to, thật rõ tiếng lòng của người đồng thời... Những đè tài lò lửng trên từng mây thi xin đề dành trong nhà trong cùa mà chơi, chúng ta muốn cho phong trào nhạc thuần túy phát triển thì chỉ nên tìm đến những đè tài rất sát với đời sống nhân dân...

Thông qua hai quan điểm về sáng tác rồi, chúng ta không khỏi đau lòng khi thấy rằng về phuơng diện trình diễn, hai lần rồi, khi Võ Đức Thu và bà Nguyễn văn Ty trình bày, phải có một người thứ ba đứng cất nghĩa! Làm như sán khấu nghệ thuật là một giảng đường vậy! Và sự thật, sau khi phân tách mồ sê, biểu diễn rồi, tội nghiệp cho chàng Lê sốt sắng, vẫn có người không hiểu! Với nghệ thuật sử dụng dương cầm rất tuyệt diệu của bà Ty và thùy Thu, nhất là với những lời dẫn đường sâu sắc của chàng Lê, tôi không tin là Đại chúng không biết thưởng thức.

Khuyết điểm có lẽ là thiếu một tấm lòng trong nghệ phẩm chàng? Tuy vậy, cuộc biểu diễn mà phải đòi hỏi một giảng viên ra mào đầu như vậy chứng tỏ sự tổ chức học tập âm nhạc rất là thiếu sót. Một nước hai mươi triệu người, có một năng lực vô bờ bến, có những nhân tài không chối cãi được mà không có được một nhạc viện để đào tạo, huấn luyện hướng dẫn một nghệ thuật binh dân nhất là âm nhạc. Bộ Giáo Dục còn đợi gì mà không đặt mục học nhạc bắt buộc trong chương trình giáo khoa?

Kết luận, chúng tôi tin vào thiện ý của những nhạc sĩ tiền phong của Trường nhạc không lời. Những bức thay như bà Ty, ông Thu, vẫn vẫn sẽ cố gắng đứng đẽ ngay trong bước đầu, nghệ thuật của họ biến thành đẽ chơi của con nhà giàu. Những trường nhạc sẽ được mở với mục đích đào tạo và phổ thông để cùng toàn dân dân dắt Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đến chặng đường thứ tư và có lẽ cũng là chặng đường tốt đẹp nhất!

DƯƠNG HUY

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợ đùi) Saigon

## Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

**Chuyên trị :**

Bệnh đàn bà và con nít  
Thăm thai, Dưỡng thai  
Hộ sinh

Khán binh : Chiều từ 4 đến 7 giờ



### THÁI BÌNH DIÊN LINH CỐ

Nhân hiệu « TÀU BUÔN »  
Là một phương thuốc đại bồ cho Nam, Phụ, Lão, Án, lâm cho khí huyết điều hòa, đầy đủ, tươi nhuận, cơ thể tráng kiện, lại chuyên trị các bệnh hư lao, tồn thương, bồi bổ não óc, dưỡng tâm huyết, nhuận phế kim, kiện tỳ vị, mạnh gân cốt.

Các nhà Sỉ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG, BINH nên dùng thuốc này vì là một phương thuốc điều linh ích thọ, đại bồ ngũ tang lục phủ, công hiệu vĩ đại, chắc chắn không có thứ nào sánh bằng.

« Thái bình DIÊN LINH CỐ » rát cần cho giới tri thức để bồi bô tinh thần, mủ mang não óc, và cũng cho giới cần lao để thêm sức khỏe, và bền dẻo hẫu tất cả công việc nặng trôi chảy.

Tổng phát hành :  
Nhà thuốc  
THÁI BÌNH DƯƠNG  
25, Rue des Artisans—Cholon  
Có bán khắp nơi

## TRẢ LỜI CHUNG NHỮNG CÂU HỎI CỦA CÁC ANH CHỊ EM 3 KỲ HỎI CHÚNG TÔI :

THUỐC RUỘU 39 AN CÚ trị những bệnh gì?  
THUỐC RUỘU 39 AN CÚ trị Phong thấp ; Nhức mỏi tay chân. Ngứa lở móm mày.

THUỐC RUỘU 39 AN CÚ chủ trị : oái gáu : Tê tay, Tê chân, Sụn chør, xipi tay.  
THUỐC RUỘU 39 AN CÚ chủ trị : Bại thủng, Bại luồn không cử động được hay bón thắn. Phù thủng khổ hay nước.

THUỐC RUỘU 39 AN CÚ trị đứt bình bón uất. Đau lưng hay chóng mặt hay mệt rất mao công hiệu.

Uống liên tiếp hai hộp thuốc 39 AN CÚ thì thấy khoẻ lại, mọi bệnh đều thấy đỡ ăn noan ngủ yên.

Được liệu dùng chế thuốc rượu 39 AN CÚ gồm có thuốc Bắc và thuốc Nam. Thuốc Bắc, thì có : Chánh Thực địa, Chánh Bòn qui, Chánh Sâm Cao ly và có vị Quế yêm hộ rất đặc lực.

**XIN ĐỀ Ý**  
Thuốc rượu 39

NGUYỄN AN CÚ

1 Hộp 1 viên thuốc có cà bột quế giá 10 đồng

Bào chế và Tổng phát hành nơi :

Số 54 Mac-Mahon—SAIGON

CHOLON : Quảng Ký, Minh Lý, Nam Hải—SAIGON : Bison và Phú thợ Xuân (Chợ cũ)

## FANDORINE

(Dược phẩm Chatelain)

Trị kinh nguyệt đau đớn  
và không đều

Có bán khắp tiệm thuốc tây

## TRỊ BẢO ĐẢM

Nếu không hết trả tiền lại  
hùn cả tiền xe

Bình GINGIVITE—Nướu răng chảy máu.

Ung xỉ máu—NOMA ung xỉ tầu mă PYORRHÉE—Nướu răng chảy mă.

Ung xỉ mă.

L'HALEINE FORTE — Hôi, thúi miệng.

## NGUYỄN-XUÂN

### Tốt nghiệp y khoa

Chuyên môn bệnh nơi miệng  
95 đường E Audouit — Bàn cờ, Saigon

## VĨNH LỢI

Số 94 đường Tân Thành—Cholon  
hay là

## VĨNH HƯNG HIỆU

Số 19, đường Bồ hữu Vị—Saigon

Lành làm cửa sắt, đặt ống nước,  
máng xối, các đồ nhà tắm và cầu  
tiêu v.v...



### Mỗi gia đình sáng suốt

nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

## BEKINAN Tiên

(Eugenine actinée)

cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu

Quản thử số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

## LONKINAN Tiên

(Quinine actinée)

cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu

Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

## Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



ALLO... ALLO  
ĐÂY LÀ TIN TỨC HOÀN-CẦU

SONG HỈ !

SONG HỈ HOÀN ! !

Một tin đáng mừng cho quý Hàng  
Phụ-nữ.

Kể từ nay quý Bà, quý Cô sẽ đang vui lòng vì « Song Hỉ Hoàn » chắc chắn là phương thuốc  
chuyên trị về bệnh máu huyết kém suy, ăn không ngon ngủ không được, béo bợt, sót ruột o  
chua, chảy nước dài, nhức đầu chóng mặt xây, xầm, bón uất...

Kinh nguyệt không điều hòa, nhức mỏi hành kinh đau bụng, nhức mỏi cùng mình đau lưng.  
Uống « Hoàn Cầu Song Hỉ Hoàn » máu huyết tốt tươi, da thịt nở nang, mịn màng, trẻ đẹp  
lại và tất cả bệnh do máu huyết sáu ra đều hết.

Thật là một phương thuốc quý giá cho các hàng Phụ nữ.

TỔNG PHÁT HÀNH :  
HOÀN-CẦU DƯỢC PHÒNG

99, Quai de Belgique Saigon—Và có bán khắp nơi



Tóm tắt phần thứ nhất

Những tia quang cao cho những luồng chớp bóng khiêu dâm, những sáu vòi của bọn lùi vẫn đì bút cát tung thù nhục dục... được bày nhau nhau trong một thành phố chỉ biết ăn chơi truy lạc đem lại cái hồn trước nhau cho đám trẻ của một xã hội chưa chịu chú trọng đến việc giáo dục chúng, từ cách giáo dục ở già đình đến lối giáo dục ở nhà trường.

Hàng, Du Ta, Du... bốn thiếu niên ở cái tuổi 12 đến 13 cùng Liên, Mẫu Tel... bốn thiếu nữ đồng tuổi, bốn chúng đều là nạn nhân của những con đê tình thần của bọn lùi vẫn đì bút cát tung thù nhục dục thô bạo mà chúng chịu ảnh hưởng. Bọn chúng đều là những trẻ còn cấp sách đến nhà trường.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu là những nhâ mố phạm có tư tưởng tiến bộ nhưng lại gặp bà Đốc là người nặng óc thủ cựu đã áp dụng một lối giáo dục lồi lõi, chẳng những không ích gì cho chúng mà còn xô chúng vào con đường hư hỏng, tội lỗi.

Con Liên và thằng Đông là nạn nhân chính của cốt truyện. Hai trẻ sớm sa ngã vào đường tình yêu và suýt hủy hoại cả một đời còn hứa hẹn nhiều ở tương lai.

XXVII

**T**HẤY Liên đang lấy mù soa lau mồ hôi đỡ giọt trên trán, Đông đe nghị :

— Xem Đông đây này ! Cởi áo ra. Như vậy đỡ nóng hơn.

Liên tản đồng ý kiến, tuii cười : — Thật đấy ! Phải cởi áo ra mới chịu được.

Liên mắt hết cả tinh e lệ cũng bắt đầu cởi chiếc áo ngoài ra và chạy lại cùng Đông ôm rạ rải lên ba chiếc ghế.

Đông dặn dò : — Phải rải lên thật dày đây Liên nha !

Liên thêm : — Rải dày nǎm mới êm phải không Đông ?

(Xem Đời Mới từ số 62)

CHƯƠNG THỨ XVII

**D**O TA có óc mạo hiểm nên dẫn cả đoàn cứ đi mãi, đi mãi. Chúng theo con đường mòn trong khu rừng vắng; tiến bước và cũng chẳng thèm làm dấu để lúc về biết tìm mà đi. Thằng Bè luôn luôn hỏi phương hướng. Trong bọn chỉ có một mình nó còn tưởng nghĩ đến Liên và Đông nhưng không có đứa nào chú ý đến câu hỏi của Bè, nhiều lúc con Tri lại còn quát :

— Mắc gì mà nghĩ đến hai đứa chứ ? Chúng thích ở lại với nhau hơn là cùng đi với chúng mình kia mà ! Mặt trời rót vài tia nắng vàng le lói trên ngọn cây. Lúc này, mấy trẻ mới nghĩ đến đường về.

Chúng bắt đầu quay trở lại nhưng bây giờ chúng đã mất hướng nên cứ loay hoay mãi trong rừng mà không tìm được lối ra. Đến giờ phút này chúng mới bắt đầu lo sợ :

— Thế nào cũng phải về sớm, đêm đến gấp thử dù biết làm thế nào đây ?

Không khí trở nên nặng nề. Có tiếng chạy sot soạt trong bụi cây rồi tiếng vỗ cánh đánh đập của một con chim ăn đêm... Tất cả tiếng động đó làm cho bọn trẻ lo sợ thêm.

Nhưng nỗi lo sợ tiêu tan lúc chúng thấy trước mặt bức tường của ngôi nhà chúng ở. Khôn khéo, lần lượt từng đứa, chúng di lại phía bờn cỏ... tiếng còi dài báo hết giờ nghỉ cũng vừa vang lên...

\*\*

**T**RONG phòng ăn.

Thầy giáo Sắc nhận thấy có một chỗ trống ở ngay hàng ghế đầu. Thầy hỏi :

— Trò nào ngồi chỗ này ?

Có nhiều tiếng trả lời câu hỏi của thầy Sắc :

— Thưa thầy. Chỗ ngồi của trò Đông a !

— Vậy Đông đi đâu rồi ?



— Thưa thầy. Không được rõ a !

Bà Đốc cũng vừa bước vào. Thường thường, bắt đầu vào bữa ăn là có mặt bà. Vừa đến ngưỡng cửa, bà đã hỏi ngay thầy giáo :

— Có chuyện gì đấy ?

Thầy giáo Sắc dẫn giải :

— Thưa Bà còn một trò nữa chưa thấy về a !

Bà Đốc hốt hoảng :

— Vậy trò ấy đi đâu ?

Trong lúc đó, ở phòng nữ học sinh, tiếng cô giáo Châu la chi chóc :

— Trò Liên đi đâu ?

Bà Đốc nhảy chồm lên :

— Thế nào ? Một nữ học sinh nữa lại vắng mặt ư ?

Cô giáo hỏi cả lớp :

— Trò nào biết trò Liên đi đâu ? Nói lên nào !

Không một tiếng vang.

Cô giáo Châu lại lên tiếng :

— Thế nào ? Các trò cùng chơi với trò Liên ở trên bờn cỏ kia mà !

Nét mặt Bà Đốc trở lại nghiêm nghị. Bà ra lệnh mời tất cả các cô giám thị đến. Vừa thấy mặt các cô giám thị, bà chậm rãi, dẫu từng tiếng một :

— Kiểm điểm số học sinh, chúng tôi thấy rằng hiện thiếu mặt một nam học sinh và một nữ học sinh. Các cô nghe rõ chưa ? Hai trò vắng mặt đó là trò Đông và trò Liên. Vậy các cô cho tôi biết hai trò ấy đi đâu ?

Cô tiếng đáp lại :

— Thưa Bà, chúng tôi không cho phép ai đi đâu cả.

— Tất cả các trẻ đều chơi với nhau trên bờn cỏ, có phải thế không ?

— Vắng a !

Bà đốc cười mũi :

— Chinh tôi muốn được câu trả lời như vậy. Vì thiếu tròng nom đến chúng, nên đã có trò đi vào rừng mà các người không hay biết gì cả.

— Nhưng, thưa Bà...

Một cô giám thị định tim cách bảo chửa, Bà Đốc vội cắt ngang :

— Không... nhưng vì thế này, hay thế nõi nữa gi cá. Việc đã sáng như ban ngày. Không mất thi giờ bắn cãi vô ích. Phải tổ chức ngay việc tim kiểm hai trò đó. Tôi sẽ bảo người làm vườn cùng đi với hai cô.

Hai cô giám thị tuy thản hình to lớn nhưng trông chiều rất lo lắng.

Thầy giáo Sắc biết ý, đề nghị :

— Có thể được, nếu không có gì bất tiện, cô giáo Châu và tôi sẽ cùng dự vào cuộc đi tìm kiếm đó.

Bà Đốc vội cắt ngang :

— Ai sẽ ở lại đây coi cả hai lớp ? Nay ! Bắt đầu phải phân chia như thế này này...

Ở dưới lớp nồi lên những lời bàn

tán, rồi có cả những tiếng cười đùa. Bà Đốc, nét mặt nghiêm nghị :

— Im lặng !

Mấy trò tra nói chuyện im phẳng phắc.

Bà Đốc lại lên giọng.

— Tôi thấy rằng thầy giáo và cô giáo phải ở lại đây. Phòng chừng như mấy người kia tìm ra được hai trò đó thi...

Nói đến đây, bà Đốc bỗng im bất.

Nỗi lo áu hiện trên nét mặt rãnh riu của bà :

— Ô ! Ô ! Nhưng... Nhưng... Bà không nói nữa. Bà lo lắng biết chừng nào !



cánh cửa sổ rồi bắt đầu dặn dò các nữ sinh :

— Khi tôi rời khỏi đây, các trò phải tỏ ra thật ngoan nhá !

Cô tiếng kêu ca :

— Thưa cô, xin cô hãy khoan đi đâu a !

Cô giáo cười đơn dả :

— Tôi không muốn như thế. Nhưng tôi bắt buộc phải gặp bà Đốc ở ngay phòng giấy của Bà. Cố lẽ Bà ấy đang đợi tôi. Chúng ta chưa rõ hai người bạn của các trò sẽ ra sao và cũng không biết họ ở đâu mà đi tìm bay giờ !

Một em nhỏ chừng đầu 10 tuổi đứng dậy thưa :

— Thưa cô chị Liên đi đâu a ?

— Chưa biết em a !

— Nhưng tim được Liên chứ ?

Cô giáo làm ra bộ rãnh riu :

— Chắc chắn là tim ra được.

Một em bé khác, thường nằm cạnh giường Liên tỏ ý hốt hoảng kêu nài :

— Xin đừng có ai làm hại đến Liên đây !

Cô giáo Châu mỉm cười :

— Cô rất cảm động ở chỗ tình bạn giữa các trò đối với nhau. Nhưng thành thật, cô cũng hơi buồn ở thái độ chung của các trò. Cô không hiểu vì lý do gì mà không có một trò nào có thể nói rõ cho cô biết thi giờ của trò Liên trong giờ nghỉ như thế nào ?

Con Tuyết nhõn dày :

— Thưa cô, trong giờ nghỉ, it ai đe ý đến ai a !

Cô giáo Châu gật đầu :

— Trò nói có lý lắm. Nhưng nếu trò nào có thấy trò ấy bỏ đi cũng nên nói ra. Các trò thử nghĩ, một người bạn gái của các trò đi một mình trong đêm tối sẽ gặp phải bao chuyện nguy hiểm.

Con Tri không thể nhịn nói được :

— Trò ấy không đi một mình, nhưng đi với trò Đông a !

Cô giáo Châu vội vã :

— Làm thế nào trò biết là trò ấy đi cùng với trò Đông ?

Con Tri khôn khéo bảo chửa :

— Bởi vì hai người ấy vắng mặt dày a !

Cô giáo Châu vẩn lý :

— Như vậy không thể nói rằng là hai trò ấy cũng đi với nhau. Nếu như hai trò ấy có xảy ra việc gì thì người có lỗi chính là người biết rõ chuyện mà không khai ra.

Con Tri hất mình về phía sau làm bầm :

— Em không biết gì cả.

Cô giáo Châu vẩn nhỏ ngọn đèn :

— Thời các em ngoan nha ! Năm yên ngủ một giấc thật dài để sáng mai còn đón trời đẹp. (còn nữa)

## Cụ Hồ chí Minh tuyên bố

(tiếp theo trang 3)

năng của việc làm cho tình hình hòa dịu như người ta đã nhận thấy trong những ngày qua nơi thái độ của Nga sô đối với vấn đề tái binh và việc Nga sô chấp thuận dự hội nghị bốn ngoại trưởng.

**Ông Daniel Mayer tuyên bố:**

« CẦN PHẢI CẦN THẬN VÀ HY VỌNG »

Ông Daniel Mayer, cựu tổng trưởng thuộc đảng xã hội đã tuyên bố rằng theo ông, lời tuyên bố của cụ Hồ chí Minh được đăng tải trong ngày 29-11 thuộc về khuyễn hướng đã biểu lộ do việc Nga sô chấp thuận việc mở hội nghị bốn ngoại trưởng.

Ông Mayer cũng là chủ tịch ủy hội ngoại giao tại Quốc hội Pháp đã bình luận bài phỏng vấn của tờ báo Thụy Điển trong ấy nhà lãnh tụ Việt Minh tuyên bố sẵn sàng thương thuyết với Pháp với điều kiện là phải ngưng chiến và nhìn nhận quyền độc lập của nước Việt Nam.

Ông Mayer nói thêm rằng việc này có thể cho biết tình hình đã bắt đầu bởi căng thẳng. Ông Daniel Mayer kết luận :



**Thủ tướng Nguyễn văn Tâm  
tò ý kinh ngạc**

Sau bài phỏng vấn cụ Hồ chí Minh đăng trên nhật báo Thụy Điển « Expressen », ông Nguyễn văn Tâm, Thủ Tướng Chánh phủ Việt Nam có tuyên bố đại khái như sau :

« Tôi kinh ngạc cho cụ Hồ chí Minh tuyên bố sẵn sàng mở cuộc thương thuyết định chiến mà lại tỏ vẻ không biết gì đến sự tồn tại của chánh phủ Việt Nam mà nén độc lập và chủ quyền đã được ba quốc gia nhìn nhận.

« Như tôi đã nhiều lần tuyên bố, chánh phủ dưới quyền lãnh đạo của Đức Quốc Trưởng Bảo Lại muốn chấm dứt chiến cuộc buộc phải theo đuổi từ hơn bảy năm nay và từng gây ra nhiều cảnh chiến tàn ở Việt Nam.

\* Chánh phủ quốc gia có thể tiên liệu mỗi cuộc thương thuyết định chiến với điều kiện là chánh phủ quốc gia phải được những bảo đảm chắc chắn hẫu một mặt tránh tái diễn cuộc tàn sát ngày 19 Décembre 1946 và mặt khác, Việt Minh đừng lợi dụng cuộc hưu chiến này để củng cố tiềm lực quân sự của họ đã bị hao tốn nhiều vì những cuộc tấn công Pháp Việt vừa rồi.

\* Chánh phủ quốc gia nồng nhiệt mong mỗi cuộc hòa bình nhưng trước hết phải đảm bảo sự an ninh của dân chúng đến nhờ chánh phủ Quốc gia bảo vệ.

WASHINGTON RẤT CHÚ TRỌNG ĐẾN LỜI TUYÊN BỐ CỦA CỤ HỒ CHÍ MINH

Các giới có thẩm quyền Mỹ rất chú trọng đến lời tuyên bố của cụ Hồ chí Minh với nhật báo « Expressen ». Vì lời tuyên bố này có thể là dấu báo hiệu ý muốn hòa bình.

Cảm tưởng của các chuyên viên này không phải là các lời bình luận chán phai, nhưng cảm tưởng đầu tiên nhẫn nại đến việc cụ Hồ chí Minh đã trả lời những câu hỏi của một nhật báo Thụy Điển trước ngày mở hội nghị Bermudes

Thật vậy, chiến cuộc Đông dương là một trong những vấn đề sẽ được bàn cãi trong hội nghị này giữa tổng thống Eisenhower, Sir Winston Churchill và thủ tướng Pháp Joseph Laniel. Ở Washington người ta nghĩ rằng đường như cụ Hồ chí Minh muốn gây ảnh hưởng đối với các chánh giới Pháp trong khi các giới này chủ trương bỏ phế chiến cuộc này.

Các chuyên viên Mỹ nhận thấy rằng cụ Hồ chí Minh đã hợp tác với phong trào do các người cầm đầu Pháp hướng dẫn chống cộng đồng phòng thủ Á châu. Các chuyên viên Mỹ nghĩ rằng lời lẽ tuyên truyền chứa trong bài phỏng vấn đăng trong tờ « Expressen » đã khiến lời tuyên bố của cụ Hồ chí Minh không còn phầm cách và hiệu quả.

Mặt khác, người ta ghi nhận rằng cụ Hồ chí Minh nín lặng về vấn đề các chánh phủ ba quốc gia liên kết đang được Pháp tìm cách cấp cho một nền độc lập rộng rãi hơn trước.

Sau hết, các chuyên viên trong bộ ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng chánh phủ Mỹ đã công khai tuyên bố sẽ niêm nở đơn tiếp mọi cuộc thương thuyết hòa bình ở Đông dương vì cuộc thương thuyết này là hậu quả của hội nghị bánh tráng Cao ly, nếu cuộc thương thuyết có một lối thoát thực tiễn và khiến nhận thấy có ý muốn hòa bình thực sự của cộng sản. Người ta thêm rằng những lời tuyên bố của lãnh tụ Việt Minh chỉ ám chỉ đến cuộc thương thuyết giữa Pháp và Việt Minh hoặc thêm sự điều giải của các quốc gia trung lập như Thụy Điển mà thôi.

Các chuyên viên về các vấn đề Viễn đông nhấn mạnh rằng chánh phủ Mỹ chưa nghiên cứu trường hợp kẽ trên và cũng sẽ không nghiên cứu trường hợp do sau những lời tuyên bố suông của một tờ báo vì đó là một phương pháp thuộc địa hạt tuyên truyền hơn là địa hạt chánh trị.

Một vài chuyên viên Mỹ nghĩ rằng tuy nhiên đó có thể là một dấu hiệu báo trước cho các sáng kiến cụ thể hơn.

Còn trong trường hợp đó, Washington mới quyết định lập trường.

### Bản văn về các đề nghị của Nga

Thông tấn xã « Tass » công bố bản văn bức thông điệp Nga, trong đó Nga sô chịu nộp một hội nghị tay tú, giữa các ngoại trưởng.

Trong bức thông điệp gửi cho tam cường tây phương, chánh phủ Nga tiết lộ rằng luôn luôn cố gắng làm giảm bớt tình hình căng thẳng của quốc tế. Chánh phủ Nga loan báo sẵn sàng bùn, cái và yết để Đức quốc và bản hòa ước nước Áo.

Bức thông điệp Nga đề nghị rằng các điểm kè sau đây phải được xem xét tại hội nghị giữa các ngoại trưởng :

1. — Các ngoại trưởng Mỹ, Nga và Trung Hoa cộng sản nghiên cứu các biện pháp khả dĩ làm giảm bớt được tình hình căng thẳng trong cuộc bang giao quốc tế.

2. — Các ngoại trưởng Pháp, Anh, Mỹ và Nga nghiên cứu vấn đề Đức quốc. Cuộc nghiên cứu này sẽ lưu ý đến tất cả các đề nghị trong khi chuẩn bị cuộc hội nghị.

Hàng Tass tuyên bố rằng, đã nhiều lần chính phủ Nga nhấn mạnh về sự cần thiết phải mở một hội nghị giữa các ngoại trưởng để nghiên cứu các biện pháp khả dĩ giảm bớt được tình hình căng thẳng của quốc tế và giải quyết được vấn đề Đức quốc.

Bức thông điệp Nga tiết lộ rằng giải pháp cho vấn đề Đức quốc sẽ giúp duy trì được sự an ninh ở Á châu và sự an ninh này sẽ khiến giảm bớt được tình hình quốc tế căng thẳng.

Kể đó, bức thông điệp Nga vạch rõ rằng bản kê khai các vấn đề quốc tế ghi trong bức thông điệp Pháp chứng tỏ rằng Pháp chủ trọng đến các vấn đề Á châu cũng như các vấn đề Âu châu. Vậy nên việc Trung hoa cộng sản hỏi ý kiến với bốn cường quốc khác để giải quyết các vấn đề này là một sự tự nhiên và rất cần thiết.

Nhưng trừ lực lượng một hội nghị như vậy phải được vượt qua một cách dễ dàng. Chánh phủ Nga nhắc lại dù án thành lập một quân đội Á châu có hại cho quyền lợi và nền an ninh của Á châu.

Một cuộc tập trung quân đội tại một vùi xứ Á châu như vậy sẽ là một mối đe dọa đối với sự an ninh của các xứ khác.

Kể đó, bức thông điệp bắc bối giải thích thái độ của Moscow đối với sự thành lập một quân đội Á châu cho rằng Nga sô muốn Anh, Pháp và Mỹ bắc bối tất cả các kế hoạch có mục đích bảo đảm cho nền an ninh riêng của các xứ đó.

Moscou tuyên bố rằng quân đội Á châu được các nhóm theo chủ nghĩa Hitler ủng hộ, đương kim cách lối cuồn người Đức và tất cả dân tộc Á châu vào một trận chiến tranh khác.

Việc thành lập một quân đội như vậy, có nghĩa là thành lập một nhóm gây hấn của các quốc gia Á châu sẽ đối chọi với một nhóm các quốc gia Á châu khác như Nga sô, Pháp, Đức và Ba Lan.

Sự thành lập quân đội do sẽ khiến có thể gây mâu thuẫn cho một cuộc đại chiến khác vây.

### Phản động lực của các giới chánh thức Anh

Trong một phiên hội báo chí, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Anh tuyên bố : chúng tôi tán thành việc Nga sô chấp thuận đề nghị mà chúng tôi đã đưa ra.

Phát ngôn viên cho biết rằng chánh phủ Anh sẽ gởi một phúc diệp, nhưng chưa biết rõ phúc diệp ấy sẽ được gởi trước hội nghị Bermudes hay sau hội nghị này.

Toàn thể cử tọa đã bật cười khi nghe một thông tin viên ngoại giao hồi rằng Nga sô có muôn gái bảy trong khi gởi thông điệp cho Tây phương hay chăng.

Nói về hội nghị ngũ cường, phát ngôn viên tuyên bố rằng thông điệp Nga sô không xác định hội nghị ấy sẽ khai diễn giữa những cấp bậc đại diện nào, nhưng người ta đoán rằng hội nghị ấy chỉ khai diễn giữa các tòng trưởng.

Người ta đã đoán việc này chiếu theo cách phát biểu ý kiến của chánh phủ Nga sô.

## Giá báo Bời Mới dài hạn ở Nam-Việt (cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm....	240

Bưu phiếu xin đề tên :  
ông TRÁC - ANH  
96 Colonel Grimaud — Saigon

## Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon— Biên thoại số 21,133

Lành đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

## Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhút  
47,rue Canton-Cholon

Bà môn học rất cần thiết cho  
các bạn thanh niên:

### Xã hội học

### Kinh tế học

### Chánh trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hâm thụ.

### Hồi chương trình điều lệ :

COURS DE SCIENCES SOCIALES

82-84, Bld. de Belleville—Paris

# BASTOS



CLICHÉ DAU

Bát-Tò tuổi đã đư trăm, nghìn tám ba tám (1838)  
là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành  
diệu lại người không ưa.

## NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 BƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

Hoàng Thơ  
với chuyện và  
nhà bày

# NGƯỜI VÀNG MẶT

Hiếu Độ  
minh họa



52.— Qua cánh đồng, đến cồn mò, Hung và Linh ngang lùi trèo chăn trâu đang nghêu ngoi, đưa nghịch.



53.— Trước mồ me, Hung đăm đăm đứng lặng, nhở người đã khuất và liên tưởng đến các bạn đã bỏ mình cùng một chí hướng.



54.— Đợi liên khan vải xong, Hung bảo vợ:  
— Em có nhớ anh Tú, người bạn phủ rè ngày  
cưới em không?  
— Bây giờ anh Tú đâu, anh?



55.— Bóng Hung in trên nấm mò, tiếng nói của anh trở nên xa xôi:  
— Chết rồi, bao nhiêu bạn của anh mà em biết đây  
anh Văn, Lương, Trí, Hung, đều chết cả rồi!  
— Chết cả rồi, anh?  
— Chết cả ở ngoài ấy, cũng vì theo một mục đích  
như anh.



56.— Bóng hai người in trên nền trời vẫn vù  
mây xám—Hung với tiếp.  
— Còn mẹ, mẹ cũng đã mất vì thương nhớ con, lúc  
anh đi. Anh đã bị cướp mất đi bao nhiêu người  
thân yêu rồi...Còn em...



57.— Tiếng sấm chuyền gần, gió thổi mạnh, Linh  
lo ngại bảo chồng:  
— Trời giông to, sắp mưa rồi!