

ĐỜI MỚI

SỐ 87

Từ 26-11 đến 3-12-53

NAM VIỆT 5000
TRUNG BẮC MIỀN LÀO . 7000

Wasm
AP95
V6D644

TRONG TẬP NÀY :

● **ĐỘC LẬP CÓ THỂ LIÊN LẬP MÀ KHÔNG LIÊN THUỘC**

của TRẦN VĂN AN

● **VIỆT NAM VÀ VẬN MỆNH ĐÔNG NAM Á**

của HỒ HÁN SƠN

● **BẮT MẠCH VĂN NGHỆ**

của HÀ VIỆT PHƯƠNG

● **TÁC GIẢ « BUỒN LẬU ĐỒNG BẠC » ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG CAN ĐẢM**

● **SÁNG TÁC DÂN CA**

● **NHỮNG CHIẾN SĨ VÔ DANH CỦA SẴN KHẤU**

HÌNH BIA

MỘC LAN

một nữ ca sĩ miền Trung



TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN
117 Đại-lộ Trần hưng Đạo — Chợ Quán
Điện thoại : 793—Chợ Lớn

Chủ nhiệm : **TRẦN VĂN AN**
Đại diện : **LÊ VĂN NGỌ**
Chủ bút : **HOÀNG THU ĐÔNG**
Quản lý : **TRÁC ANH**

Điện thoại: 22.401 Saigon—Hộp thư 252 Saigon

Cần gỡ rối cho nước nhà từng giai đoạn

Bạn P. H.

NHẬN được thư bạn, đọc qua, lòng tôi nao nao, trí tôi xao xuyến. Biết bạn muốn trách mà không nở trách tôi, giận mà thương tôi.

Lòng tôi cảm, trí tôi nghĩ. Vậy xin phúc đáp bạn, mà cũng là nói chung với toàn thể bạn Đòi Mới.

Bạn bảo : « Con thuyền quốc gia đương bị cơn phong ba bão tố... ông lại mang bàn kim chỉ nam ra để mà hướng dẫn, thì chưa chắc đã tìm được lối thoát cho con thuyền ».

Cảm ơn bạn. Nếu đã đưa ra bàn kim chỉ nam cho con thuyền bị trận bão, lạc lối đi, thì đã có phần tìm ra lối thoát. Chỉ sợ đã có lối thoát rồi mà thuyền không tiến theo lối ấy. Thì nào có phải lối tại người đang kim chỉ nam. Quay thuyền theo kim chỉ nam là nhờ sức của tất cả người ngồi thuyền vậy.

Nỗi lo của bạn rất là chí lý, và cũng là sự lo âu của phần đông đồng bào. Sức tôi là sức một người, thêm vào một số bạn bè thì có thêm vào đâu ; bảo lại to, mà lòng người kém kiên quyết, chỉ người thiếu cứng rắn. Thế mới có hiệu triệu thiện chí, kêu gọi cương quyết.

Thưa bạn, xưa nay khác nhau ở chỗ xưa chủ nghĩa ở trong người và người nay ở trong chủ nghĩa. Phạm Tăng, vì đã lỡ lời nhận phò Hạng Võ, vì tiết tháo nhà Nho theo thời bấy giờ, nên dù biết là không thuận lòng Trời (tức là lòng người) mà vẫn thủy chung một đường lối. Đứng vào thời Phạm Tăng và nay đi nữa chưa ai dám coi Ông là bực tâm thường. Chính Trương Lương khi chống lại Bá Vương Hạng Võ, nhắm vào tâm lý quần chúng, cũng chưa chê Phạm Tăng và vấn kiến Ông là bực sự.

Thật như lời bạn nói, Hàn Tín có gặp Hớn Lưu Bang mới thành công. Nhưng tiếc cho Hàn Tín khi thành công cho nhân dân lại không thổi thẩn, để phải chết vì Lưu Bang. Xưa nay giống nhau ở chỗ giết người, giết bạn để sống thân mình. Gương giết nhau giữa loài người thật là đau đớn vậy !

Thưa bạn, tôi hiểu bạn. Mong bạn hiểu tôi. Và xin bạn đừng luận một cách tuyệt đối thì mất hẳn sự thực. Sự thực của một góc, một phương diện, hay một bộ phận, chưa chắc là sự thực của toàn diện hay toàn bộ.

Nước ta lìm vào cảnh phi thường. Gỡ rối cho nước chỗ quên hoàn cảnh phi thường ấy, chớ quên đặt nước ta trong hoàn cảnh thế giới.

THƯ BẠN ĐỌC

Kính gửi ông Trần Văn Ân, lãnh đạo nhóm « Đòi Mới ».

Thưa ông,

Với một lập trường minh chính cứng rắn, một định hướng rõ rệt, một thành tích tranh đấu cương quyết dẻo dai, ngần ấy đến đủ làm cho tôi và đồng bào kinh nể, tin tưởng.....

Phần tôi, tôi rất mừng... nhưng cũng không khỏi lo. Nỗi lo âu không phải là vô cơ ; vì trước thời cuộc, con thuyền quốc gia đương bị cơn phong ba bão tố, ông lại mang bin kim chỉ nam ra để mà hướng dẫn, thì chưa chắc đã tìm được lối thoát cho con thuyền.

Phạm Tăng, một hiền tài của Tây Sở Bá Vương (Hạng Võ) mặc dầu đã biết Hạng Vương « kém đức » « vô đạo » nhưng ông vẫn theo phò cho nên việc cả không thành.

Hàn Tín (trước kia bị Hạng Vương bực dãi) nếu không gặp Hớn Vương, Lưu Bang thì làm sao có thể đem tài mình ra an bang tá quốc, bình thiên hạ được.

Tài, đem dùng đúng chỗ thì khỏi phải lo, nếu vô ý đặt sai đi thì thật là nguy hiểm và ảnh hưởng của sự thất bại sẽ rất tai hại cho mình. Có như vậy không thưa ông hay là ông nghĩ khác ?

P. H. (Đà Nẵng)



Thế chiến quốc, thế Xuân Thu, ta có làm cách nào thế dân tộc (Việt Nam) đứng được. Một khi có nhiều mặt trận bao vây ta, thì nên tập trung toàn sinh lực quốc gia mà phá vỡ một lối « tử », để rồi, đứng trên đường sống ta tung hoành.

Thưa bạn, xin bạn đọc lại bức thư trước « Chánh trị và Văn Nghệ » của tôi, bạn sẽ hiểu tôi thêm.

Thú thật tôi chỉ là một công dân đem hết sức mình phụng sự giống nòi. Thành bại là việc chung.

Mong bạn thấu cho cõi lòng con người, cũng như bạn, sống trong cảnh

Hư, hư thiệt, thiệt !

Từ giả, sanh giả !

TRẦN VĂN AN

Đại diện Đòi Mới - Tin Mới tại Paris

Ông Nguyễn bảo Toàn, một nhà viết báo kỳ cựu, cựu Giám đốc tờ Dân Mới trước chiến tranh. Địa chỉ: 82-84, Boulevard de Belleville Paris.

Các bạn ở Pháp muốn liên lạc với nhà báo xin do nơi ông Toàn và muốn mua báo, cứ đóng tiền nơi:

Banque Franco - Chinoise pour le Commerce et l'Industrie 74, rue Saint Lazare Paris

Tran van An compte N° 48.198 Có thể mua mandat carte gửi đến.

Giá báo tại Pháp quốc có cả tiền cước phí:

ĐỜI MỚI	
3 tháng	2.250 frs (1)
6 tháng	4.450 frs
1 năm	8.800 frs
TIN MỚI trào phúng văn nghệ :	
3 tháng	1.200 frs
6 tháng	2.350 frs
1 năm	4.650 frs (2)

(1) Cước phí gửi máy bay mỗi tập Đòi Mới 14\$40 (144 frs) nên giá báo tại Pháp trở nên quá cao.

(2) Giá này sẽ bị thay đổi, nếu đồng bạc bị sụt giá đối với đồng quan.

Sau khi gửi tiền về banque, lấy biên lai gửi đến quản lý Trác Anh, hộp thư 353 - SAIGON.

Cùng các bạn gửi bài đăng báo. - Tòa soạn tiếc không đủ thì giờ để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà thế tình cho. Đa Tạ.

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán. Điện thoại 793 Chợ Lớn

- Nhà báo không có lệ trả lại bản thảo.
- Bài viết về Tòa Soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.
- Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

Giá báo Đòi Mới dài hạn

(cả tiền cước phí) TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng....	28\$00
3 tháng....	84,00
6 tháng....	168,00
1 năm.....	336,00

Bắt đầu từ Đòi Mới số 72.

Bưu phiếu xin đề tên : ông TRÁC ANH

96 Colonel Grimaud - Saigon



Chánh sách đối ngoại của Pháp gặp nhiều khó khăn

Từ hôm 20-10, Quốc hội Pháp thảo luận một cách sôi nổi vấn đề Cộng đồng phòng vệ Âu châu. Đây không phải là truy nhận hiệp ước C.D.E. (cộng đồng phòng vệ Âu châu) mà là định rõ thái độ của nước Pháp về vấn đề này trước ngày khai hội Bermudes.

Nước Pháp là nước có vị trí trọng yếu ở Âu châu, nhất là về mặt phòng vệ lực địa ; vị trí của Pháp là vị trí đầu cầu. Mỹ rất cần sự tham gia của Pháp, và Pháp rất cần sự có mặt của Anh quốc. Sở dĩ từ lâu Anh đứng ngoài vòng đề nghị hộ suông là Anh muốn đóng vai trọng tại Âu châu, như Anh đã làm từ trước hai trận đại chiến ; chẳng những mà trật tự ở Âu châu trước kia được xem như là trật tự Anh quốc.

Pháp vẫn đi với Mỹ. Nhưng Pháp gặp phải trở lực lớn là sự thành lập quân đội Đức quốc. Nước thù địch của Pháp chính là nước Anh. Tuy nhiên, từ khi Pháp dựa vào lực lượng hạm đội của Anh để bảo vệ thuộc địa mình thì trước trở nên nước đương đầu với Pháp một cách đầy nguy hiểm. Thua trận giặc 1870, qua năm 1914 Pháp phải chịu trận giặc thế giới thứ nhất, để cho Đức xâm lược, rồi đến trận giặc 1939-1945 cũng như lần trước Pháp cũng bị Đức chiếm cứ. Thành thử quân đội Đức là mối đe dọa nặng nề đối với Pháp.

Hiện nay Pháp ở trong mâu thuẫn phải phòng vệ Âu châu, mà không thể phòng vệ không có quân đội Đức. Nga sẽ đe dọa là việc gặp mà trước đe dọa là trường kỳ. Tình cảnh này làm cho các chánh đảng Pháp rất khó lấy thái độ.

Ngoài ra còn thêm vấn đề Liên Hiệp Pháp. Phải làm cách nào cho khỏi tạo ra tình trạng bất thuận lợi đối với Liên hiệp này, một khi Pháp là nước hội viên của khối Cộng đồng phòng vệ Âu châu. Phòng vệ lời cuốn cả bao nhiêu vấn đề chánh trị.

Người ta đang chờ xem chánh sách của Pháp. Có lẽ chủ trương của Ngoại Trưởng Bidauld sẽ được sửa chữa đôi chút, làm tiếp cận các kiến nghị của đảng Cộng hòa bình dân và đảng xã hội đưa ra. Trụ trung là : Anh phải tham gia ; Mỹ đảm bảo không để quân đội Đức uy hiệp an ninh Pháp.

VĂN LANG (22-11)



Quốc hội Pháp tranh luận về vấn đề ngoại chính

Trong tuần nay, quốc hội Pháp lo bàn cãi về vấn đề ngoại chính.

Ý KIẾN ÔNG DIOMEDE CATROUX

Ông Diomède Catroux (L.H.C.H.X.H.) cho rằng « chúng ta không có quyền đề cho nước Pháp bị tiêu tan và mưu lợi cho bá quyền của nước Đức ».

LỜI CAN THIỆP CỦA CỤ NGOẠI TƯỚNG SCHUMAN

Cụ ngoại tướng tuyên bố rằng Liên hiệp Âu châu là giải pháp khả quan hơn hết và ông kết luận đại khái rằng trong tình trạng hiện thời, Pháp không nên đứng một mình. Nhưng phải có thể dựa vào đồng minh và đồng thời Pháp cũng không nên làm cho đồng minh thất vọng vì tỏ ra mình không có khả năng đề muốn theo dõi một chánh sách mà chính nước Pháp đã ấn định.

Ý KIẾN ÔNG JEAN SILVANDRE

Sau đó, ông Jean Siloandre, nghị sĩ đảng Xã hội, bình vực nguyên tắc về việc các lãnh thổ Pháp ngoại tham gia cộng đồng chánh trị Âu châu.

ÔNG DALADIER ĐƯỢC VỖ TAY HOÀN NGHINH

Ông Edouard Daladier, nghị sĩ Cấp tiến, nhắc lại trong những điều kiện nào vấn đề tái tổ chức nước Đức đã được đặt ra. Ông nhắc



lại rằng trong năm 1949, tất cả mọi người đều phân đôi việc ấy, cả ông Robert Schuman và đại tướng Eisenhower.

Theo ông Daladier, việc phục hồi những biên giới 1938 cho nước Đức sẽ làm tăng giá cuộc chạy đua vũ trang.

Diễn giả dẫn giải rằng người Đức không giàu bằng họ ước muốn tổ chức Cộng đồng Phòng thủ Âu châu hơn là tổ chức Bắc Đại Tây dương và họ tin chắc nhờ tổ chức Cộng đồng Phòng thủ Âu châu họ sẽ được năm quyền bá chủ Âu châu một cách dễ dàng hơn.

Ông Daladier nói rằng chính đồng minh đã kêu gọi những sự cuồng nhiệt ngày xưa của Đức và đã làm nguy hại cho sự tương thân giữa Pháp và Đức, sự tương thân ấy đã có

nhieu hy vọng thực hiện trong năm 1949.

Khi dứt lời, ông Daladier được các nghị sĩ hữu phái trung phải và cực tả vỗ tay hoan nghinh.

LỜI CAN THIỆP CỦA ÔNG JACQUES DUCLOS

Ông Jacques Duclos, nghị sĩ cộng sản, đã tuyên bố rằng hiệp ước Cộng đồng phòng thủ Âu châu giúp cho chủ nghĩa quân phiệt Đức tái sinh một cách dễ dàng. Ông tuyên bố ủng hộ những đề nghị của Nga sẽ liên can đến việc thống nhất nước Đức trong những biên giới hiện tại.

Ý KIẾN CỦA NGOẠI TƯỚNG BIDAULT

Ngoại tướng Bidauld liên can thiệp nói rằng vấn đề biên giới đã được hoàn lại cho đến khi thương thuyết ký hòa ước.

Ông Duclos tuyên bố rằng hiệp ước Cộng đồng Phòng thủ Âu châu nghịch với hiến pháp và ông quả quyết rằng cộng sản sẵn sàng bắt tay với tất cả những người Pháp nghịch với việc phê chuẩn các hiệp ước Bonn và Paris.

Ý KIẾN CỦA NHIỀU ÔNG NGHỊ KHÁC

Sau đó, nghị sĩ Jean Nocher (không đảng phái) đã công kích tổ chức Cộng đồng phòng thủ Âu châu với một luận điệu mơ mai và cương quyết, khiến nhiều người phải can thiệp.

Ông Nocher cho rằng hiệp ước Cộng đồng phòng thủ Âu châu chỉ mưu lợi cho người Đức.

Theo diễn giả, dân tộc Pháp không hiểu biết việc phê chuẩn hiệp ước Cộng đồng phòng thủ Âu châu sẽ dành để cho mình số phận nào và đòi hỏi mở cuộc trưng cầu dân ý về việc phê chuẩn hiệp ước.

LỜI CAN THIỆP CỦA ÔNG R. MAYER

Ông Mayer tuyên bố tỏ ý tiếc những công tác đầu tiên đã nhằm việc thiết lập tổ chức cộng đồng quân sự, nhưng ông nhấn mạnh cần phải tạo nên một tinh thần Âu châu và một ý muốn hợp tác.

Nói về những sự liên lạc giữa Âu châu và Liên Hiệp Pháp, ông Mayer cho rằng Pháp chỉ có thể gia nhập Cộng đồng Phòng thủ Âu châu với toàn thể cộng hòa Pháp quốc chánh quốc và hải ngoại.

Ông cũng tuyên bố ủng hộ việc thương thuyết với Nga sẽ và bỏ thăm chống mọi chánh phủ nào muốn sửa đổi chánh sách đối ngoại của nước Pháp.

Việc mở lại cuộc bang giao giữa Washington và Moscou luôn luôn có lợi cho Mỹ

Theo ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles, việc mở lại cuộc bang giao giữa Washington và Moscou có lợi hơn là có hại cho Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ đã quả quyết như trên lúc ông được yêu cầu bình luận về lễ kỷ niệm nhĩ thập châu niên ngày mở lại cuộc bang giao giữa Mỹ và Nga số.

(xem tiếp trang 38)

Tuần lễ Trung quốc

Bức điện văn trả lời bản thông điệp ngày 20-10 của chánh-phủ Pháp đã được Đức Quốc-trưởng phê chuẩn và giao cho chánh phủ Pháp

Thủ tướng phủ thông cáo :
 Hội đồng Nội các đã nhóm họp hôm thứ sáu 20-11 hồi 9 giờ tại Thủ-tướng phủ, dưới quyền chủ tọa của Thủ-tướng Nguyễn-văn-Tâm. Thủ tướng báo cho Hội-đồng biết bức điện văn trả lời bản thông điệp ngày 20-10 của Chánh phủ Pháp đã được Đức Quốc-trưởng phê chuẩn và giao cho Chánh-phủ Pháp hôm 16-11.

Sau đó, Hội đồng nghiên cứu các vấn đề ghi trong chương trình nghị sự của Thượng Hội-đồng Liên hiệp Pháp và ấn định lập trường của Chánh phủ về các vấn đề đó. Hội đồng đã chấp thuận một dự án đạo dụ gia thêm một thời hạn sáu tháng nữa cho đạo dụ ban cho Thủ tướng Chánh-phủ được quyền áp dụng những biện pháp cần thiết để phòng ngừa và đàn áp những hành động có thể làm nguy hại đến sự an ninh công cộng và sự trị an trong nước.

Hội đồng lại cũng đã chấp thuận nhiều nghị định ấn định các điều kiện tuyển mộ những nhân viên điều khiển và những kỹ-thuật-gia được công nhận của Quân đội Việt-Nam, việc phân chia các hạng tuổi trong mọi lớp trừ bị và việc quy định chế độ chuyển chở và lưu hành bằng đường biển các sản phẩm hoặc hàng hóa có lợi hại về phương diện quân sự.

Các phái đoàn Việt Nam và Ai Lao đi dự hội nghị của Thượng hội đồng Liên Hiệp Pháp lên đường sang Paris ngày 22-11-53

Thủ tướng Nguyễn văn Tâm, nhân phái tham dự Hội nghị của Hội đồng Liên Hiệp Pháp, lên đường sang Paris vào ngày 22-11-53 trên cùng một chiếc máy bay riêng của Công ty Hàng không Pháp với ông Marc Jacquet. Các nhân viên trong phái đoàn Việt Nam gồm có ông Nguyễn Huy Lai, Phó Thủ tướng Chánh phủ kiêm Tổng trưởng Tài chánh. Ngoại trưởng Trương Vinh Tống, ông Nguyễn Thành Giung, Tổng trưởng Giáo dục và ông Lê Tấn Năm, Tổng trưởng Tư Pháp, cùng đi với Thủ tướng. Các ông Souvanna Phouma, Thủ tướng Ai lao và Phoui Sananikone, Tổng trưởng Quốc phòng Ai lao, nhân viên trong phái đoàn Ai ao, cũng đáp chuyến máy bay riêng này.

Bản kiến nghị tín nhiệm Thủ tướng Chánh phủ

Hội đồng Quốc gia Lâm thời, hiện đang nhóm khóa hàng tháng tại Saigon, đã đồng thanh bỏ thăm chấp nhận bản kiến nghị sau đây đề tỏ lòng tín nhiệm Thủ tướng Nguyễn văn Tâm ; Nhận thấy rằng sự mạng của Ngài Thủ tướng Nguyễn văn Tâm trong việc đi dự hội nghị tối cao L.H.P. rất quan hệ đối với dân tộc V. N. đang theo dõi tiến triển về cuộc đàm phán định đoạt mỗi bang giao tương lai giữa 2 nước Pháp Việt. Hội đồng Quốc gia hoàn toàn đặt tin tưởng vào lòng ái quốc sáng suốt và lòng trung thành tận tụy của Thủ tướng đối với đức Quốc trưởng

trong khi lãnh sự mạng đó làm thỏa mãn những nguyện vọng chính đáng của quốc dân. Hội đồng Quốc gia tin rằng dân tộc Pháp một dân tộc từ xưa đến nay yêu chuộng công lý và tự do, sẽ nhận rõ tình hình và ý nguyện của dân tộc V.N. và mong rằng chánh phủ Pháp sẽ cố gắng tìm 1 giải pháp tốt đẹp làm căn bản cho cuộc bang giao bình đẳng và thân thiện ngõ hầu đem lại hòa bình và thắng lợi cho hai dân tộc.

Đức Quốc Trưởng Bảo Đại chúc thọ Miền hoàng

Nhơn dịp lễ kỷ niệm năm thứ 32, ngày sanh nhật của Miền hoàng Norodom Sihanouk, Đức Quốc Trưởng Bảo Đại và Thủ tướng Nguyễn văn Tâm đã gửi điện văn chúc thọ Miền hoàng.

Nội dung bức điện văn của Đức Quốc Trưởng đại khái như sau :
 « Tôi rất lấy làm hoan hỷ được gửi lời chơn thành mừng Ngài và cầu chúc cho Hoàng quyền dồi dào hạnh phúc và nước Cao Miền cường thịnh ».

Miền hoàng phúc đáp Đức Quốc Trưởng :
 « Tôi lấy làm vô cùng cảm động về những lời cầu chúc trong điện văn của Hoàng Thượng và xin Hoàng Thượng chấp nhận niềm tri ân thân mến của tôi và những lời rất chơn thành của tôi cầu chúc Hoàng Thượng và Việt Nam được hưởng đời dào hạnh phúc ».

Ông Marc Jacquet đã lên đường về Paris

Sau một thời gian lưu trú một tuần nhật ở Đông dương, ông Marc Jacquet, Bộ trưởng liên quốc trở về Pháp vào hôm chúa nhật 22 Novembre, trên một chiếc máy bay riêng của Công ty Hàng không Pháp.

Đại sứ Maurice Dejean và ông Raymond Offroy phụ tá Tổng Ủy viên, cùng đi với Bộ trưởng liên quốc về công cán bên Pháp.

Đức Giám Mục Lê hữu Từ đã về nước

Trước đây một tháng rưỡi, có tin Đức Giám Mục Lê hữu Từ sang Pháp đi Rome và Genève.

Chúng tôi vừa nhận được tin Ngài đã trở về nước. Ngài có được Đức Giáo Hoàng Pie XII và đức Hồng Y tổng trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican tiếp kiến.

Báo Đới Mới có lời kính chào mừng Đức Giám Mục, và không quên lời tuyên bố của Ngài tán thành và ủng hộ hai kiến nghị của Hội Nghị Toàn Quốc.

Hội đồng kinh tế và xã hội vùng Cao nguyên miền Nam nhóm họp tại Đà Lạt

Hội đồng kinh tế và xã hội vùng cao nguyên miền Nam đã nhóm lại trong hai hôm 17 và 18 tại Dalat. Ông Nguyễn Đệ, đồng lý văn phòng Quốc trưởng và Khâm mạng tại các vùng cao nguyên miền Bắc và Nam thuộc Hoàng triều Cương thổ, đã chủ tọa phiên họp làm việc đầu. Trước hết ông Tôn thất Hội, chủ tịch Hội đồng kinh tế xã hội, đã ngỏ lời cảm ơn ông Nguyễn Đệ và cam kết rằng toàn thể các vị Hội đồng theo sát chánh sách cụ thể của ban hành chánh Hoàng triều cương thổ. Kế đó ông Nguyễn Đệ đọc một bài diễn văn.

Kế đó cô Nguyễn thị Châu, giám đốc xã hội vùng cao nguyên miền Nam đã trình bày trước các vị Hội đồng hai mục tiêu mà kế hoạch hoạt động xã hội sẽ đeo đuổi.

Đoạn Hội đồng xét qua nhiều vấn đề khác trong chương trình nghị sự.

Hai vô địch bóng bàn Hòa, Đức lên đường sang Hương Cảng

Sáng 19-11, hai đấu thủ bóng bàn Việt Nam, Mai Văn Hòa và Trần cảnh Đuợc, tức Đức, quán quân Á châu 1953 về đánh đơn và đánh đôi, theo lời mời của Tổng cuộc Bóng bàn Hương cảng, đã lên đường sang bên ấy bằng phi cơ. Ngày về của Hòa Đức định trước vào lối 28 Novembre tới đây, cùng với hai danh vợt Tiết Thủy Sơ (Hương cảng) và Fouji (Nhật).

Ông Nguyễn văn Đoàn, Tổng thư ký Tổng cuộc bóng bàn Việt Nam ông Mai Văn Chất, Tổng thư ký Liên đoàn Nam Việt và nhiều nhân viên trong Liên đoàn này đã đến tận phi trường tiễn đưa hai bạn.

Đức cha Lê hữu Từ và ông Nguyễn Đệ từ Dalat về tới Saigon

Từ Dalat, Đức cha Lê hữu Từ và ông Nguyễn Đệ, Đồng lý văn phòng Đức Quốc trưởng đã về tới phi trường Tân sơn Nhất hôm 20-11-53.

Cùng đi với ông Nguyễn Đệ có cả hai ông Trần văn Trát, chánh văn phòng Đức Quốc trưởng và Nguyễn duy Quang, Trưởng ban nghị lễ.

Thanh niên muốn du lịch ?

Hải quân Quốc gia Việt Nam cần dùng gấp 200 thanh niên từ 18 đến 23 tuổi có cấp bằng Tiểu học (CEPCI) để sung vào những đơn vị mới của ngành này.

Các thanh niên tình nguyện, phục vụ trong 3, 4 hoặc 5 năm, sẽ được huấn luyện tại trường Hải quân Nha Trang từ 3 tới 5 tháng tùy theo ngành chuyên môn mà các bạn lựa chọn (vô tuyến điện, thợ máy, thợ mộc đóng tàu, pháo thủ, v.v...).



CON ĐƯỜNG HÒA BÌNH

HÀNG năm, hàng tháng, hàng ngày, các nước đều nói hòa bình. Ai ai cũng muốn hòa bình. Báo chí Đông Tây kêu gọi hòa bình. Hội quốc tế gọi là Liên Hiệp Quốc đặt ra dưới khẩu hiệu hòa bình. Tiếp theo có nhiều Hội nghị hòa bình được triệu tập. Có hòa bình theo một Nga, có hòa bình theo kiểu Mỹ, hòa bình lối Anh, hòa bình điệu Ấn, nghĩa là có hòa bình đỏ, hòa bình xanh (đầy ngôi sao), hòa bình hương (màu tóc của Anh) và hòa bình đen.

Thế mà người ta dám quả quyết rằng chỉ có một thứ hòa bình. Thực là :

**Thiên hạ lắm kẻ gian hùng,
 Dân đen suốt kiếp bần cùng không thôi.**

Không biết bạn đọc có tin hòa bình không, chớ ký giả tôi, đối với chủ trương hòa bình, đành đặt một câu hỏi to (?). Dữ lịch sử ra đọc thì chỉ thấy có đình chiến, chớ không thấy có hòa bình, và lịch sử nhân loại là một bài trường thuật các cuộc tranh ăn và đánh nhau giữa các nước.

Bá Đương tôi lo quá, bạn ơi !

Đêm nằm nghĩ mãi, tìm coi có ra phương kế nào để củng cố cho loài người chăng, thì Bá Đương nhớ lại khi liệt cường chia xẻ Đông Á xong thì có một thời kỳ khá dài khá dẽ gọi được hòa bình, mặc dầu là hòa trên đầu cổ nhưng và tiêu dân tộc.

Trên đời có hai lúc mà kẻ tranh ăn không đánh nhau. Lúc đua nhau rượt mồi và lúc chia xong mồi ngồi ăn. Đánh nhau là lúc chia xối thịt và lóo ăn xong còn muốn ăn thêm. Nghĩ ra như vậy, Bá Đương thấy có thể tìm ra con đường hòa bình như thế này :

Tìm ra miếng mồi mới cho các nước mạnh thì đua giành mồi. Mà mồi ấy phải ở ngoài địa cầu để khi họ giành đến nổi đánh nhau thì nhân loại khỏi bị họa chiến tranh.

Kế ấy hay quá. Nhưng làm sao có mồi ở ngoài trái đất ? Bỗng nhiên có người giúp Bá Đương. Ấy là Bá tước Touche Skadding, người ở New York. Ông vừa nghĩ ra cách khai thác mỏ ở cung trăng, và đã lập hội cổ phần. Bá tước tin chắc sẽ phóng được hỏa tiễn lên cung trăng và người ta sẽ nhờ đó mà mở đường hàng không lên chi Hằng.

Bây giờ cần tuyên truyền cho kế ấy được thực hiện. Vậy đây là một dịp tuyên truyền có lợi lớn, một dịp cho Liên Hiệp Quốc thu dụng nhân tài, đặt ra sự vụ khai thác cung trăng, mở chi nhánh khắp hoàn cầu, làm cho bớt nạn thất nghiệp.

Thiết tưởng ta cũng nên kêu gọi các nhà chuyên nghiệp phỉ báng, các ông bà chuyên môn buôn quyền bán thế, nên bỏ cái nghề tầm thường ấy để mà giúp vào công cuộc khai thác cung trăng, vừa có lợi to, vừa mưu toan hòa bình cho nhân loại.

Bá Đương



Đừng lầy-lắt nữa !

SỨC KHOẺ LÀ HẠNH-PHÚC TRÊN ĐỜI
VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

CỬU-LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và thích
làm việc hơn trước

CỬU - LONG - HOAN

CỦA NHÀ THUỐC

VŨ BÌNH DẪN (Chợ lớn)



VITAMINÉ

Vừa trị ban, vừa bồi bổ, ngọt
và thơm, dễ uống. Tổng phát hành
Nhà thuốc tây NGUYỄN THẾ
95 Đường Gallieni — SAIGON

ĐĂNG KIỆP CÁC BÀ NGOẠI QUỐC

MỘT KÝ GIẢ ANH BỊ TRỤC XUẤT

Hôm 26-10 chánh phủ Ba Tư đã ra lệnh cho ông David Walker, thông tin viên của « London New Chronicle », phải rời khỏi Ba Tư trong vòng 1 tiếng đồng hồ vì ông đã gửi những tin tức sai lạc về tòa soạn tờ báo của ông.

BÀN MÁY ĐÁNH CHỮ NẠM VÀNG

Chánh phủ Liban vừa mới có một bàn máy đánh chữ nạm vàng do nhà máy Karl Marx ở Đông Đức chế tạo. Bàn đánh máy này sẽ chỉ dùng vào việc đánh các hiệp ước hòa bình.

MÁY PHÁT HÀNG VÀ CẢM ƠN KHÁCH

Ở khắp các nhà ga và nhà ga thép ở Tây Đức đã có đặt một thứ máy tự động phát cho hành khách thuốc xi gà hoặc thuốc lá. Khách bỏ tiền, máy không những giao hàng, ngoài ra trong máy lại có đặt một thứ máy hát nhỏ nói nhỏ nhẹ: « Cảm ơn. Chúc một ngày vui vẻ ».

MỘT CÁI BÁNH KHÔNG LỖ

Ở Luân Đôn, trong khu phố Soho, người ta đang lo sắm một chiếc bánh không lỗ nhân dịp lễ sinh nhật thứ 80 của thủ tướng Churchill. Một nhà chuyên môn gốc tích ở Hung gia lợi lo thực hiện công việc ấy. Một cái bánh xây bằng bột và số 80 có những hình chạm trổ ghi những thời kỳ chính cuộc đời của thủ tướng Anh. Trên bề mặt có dựng tượng của Churchill lớn bằng hình thật, miệng ngậm điều xi gà (bằng kẹo hạnh nhân).

HOA HẬU VỀ LOẠI VƯỜN

Khi có cuộc tuyển lựa hoa hậu Âu châu ở Istanbul, tờ Osservatore Romano đã so sánh cuộc tuyển lựa đó với cuộc thi do các nhà chăn nuôi súc vật tổ chức để tuyển giống tốt súc vật; trong đó có câu hỏi: « Tại sao người ta không tuyển một « hoa hậu về loài vượn » ?

BA THÁNG ĐIỀU TRA

Sau ba tháng điều tra, một giáo sư về tâm lý học ở Pensylvannie nhận thấy rằng con người rất đúng giờ giấc với công việc của họ trong những ngày trời xấu nhưng họ thường làm không đúng giờ khi trời trở lại quang đãng.

(Daily News, U.S.A)

NHỮNG THÔNG KÊ VỀ SỰ HỖN NHẤN TẠI PHÁP

Công báo Pháp đăng tải những kết quả của cuộc điều tra tại viện thống kê quốc gia và nghiên cứu kinh tế về dân số Pháp trong hai tam cá nguyệt đầu tiên năm 1953.

Theo những thống kê ấy, trong vòng sáu tháng đầu năm, số hôn nhân đã giảm bớt 2,1% sánh với thời kỳ tương đương 1952.

Sanh xuất cũng giảm trong sáu tháng đầu năm 1953 là 2,7% sánh với sáu tháng đầu năm 1952.

Viện thống kê cho rằng trong những điều kiện ấy, có lẽ sanh xuất trong năm 1953 sẽ không quá 800.000.

Mặt khác, trong thời hạn kể trên, tử xuất cũng bằng thời kỳ tương đương năm 1952. Người ta trừ liệu rằng, trong cả năm nay, tử xuất sẽ lên tới 560.000, gần như trong năm 1951.

HỘI NGHỊ CÁC BÀ MẸ CHỒNG

Một cuộc « hội nghị các bà mẹ chồng » vừa nhóm họp ở Copenhagen. Công việc của họ đi đến chỗ thảo luận những điểm mà một người mẹ chồng lý tưởng cần phải thi hành:

- 1) Văn nữ nụ cười lúc các bà muốn tát tai về.
- 2) Phải luôn luôn nhớ rằng số phận của đứa con gái của bà không thể nào tồi tệ hơn số phận của các bà.
- 3) Chú ý luôn luôn cầm sâu trên tay một thức uống có chất rượu để « dâng » cho chàng rể.

THIỆU NỮ GIÀU NHẤT NƯỚC MỸ MÀ CHƯA CÓ CHỒNG

Hiện ở Mỹ có một thiếu nữ và 8 người đàn ông mỗi năm có số tiền lời 5 triệu đô la (chứng 1.750.000.000 quan tiền Pháp tức 1.750.000.000 đồng bạc Đông Dương. Năm vừa rồi thiếu nữ giàu nhất nước Mỹ đó đã có một số lời 2.300.000.000 quan. Có ta trả tiền thuế hết 1.540.000.000 quan, theo tờ Daily Express mỗi ngày có ta có thể tiêu đến 2 triệu quan. Một chi tiết đáng đề ý là cô ta còn chưa có chồng.

74% SINH VIÊN MỸ NGHIỆN RƯỢU

Một số nhà xã hội học Robert Strauss và Selden D. Bacon ở trường đại học Yale (ở Mỹ) có phỏng vấn 47.000 sinh viên trong 27 trường trung học ở Mỹ để tìm hiểu rõ về thói quen nghiện ngập của họ.

Tính ra có 74% sinh viên cả hai phái nam nữ đều nghiện rượu. 70% số nam sinh viên và 65% nữ sinh viên tuyên bố họ đã biết uống rượu trước khi vào đại học. Hơn 90% trong số bọn họ

được cha mẹ khuyến khích nhưng phần nhiều vẫn không bỏ được thói xấu vì họ đã theo gương của cha mẹ họ. Theo tờ Sunday Graphic có nhiều lý lẽ thúc đẩy sinh viên nghiện ngập: thích uống để giải trí, để quên mệt, để quên tình e lệ.

DỰ ĐỊNH ĐÓNG MỘT CHIẾC TÀU 50.000 TẤN ĐỂ THAY THẾ TÀU « ILE DE FRANCE »

Thủ tướng Pháp Laniel đã tiếp ông Pierre Courrant cựu tổng trưởng, thị trưởng thành phố Le Havre.

Ông Courrant đã tới yết kiến thủ tướng và yêu cầu chánh phủ cấp ngân khoản cần thiết để năm tới có thể khởi sự đóng một chiếc tàu lớn chạy đường Đại tây dương thay thế tàu « Ile de France ». Ông Pierre Courrant dự liệu rằng trọng tải của chiếc tàu mới là 50.000 tấn.

VON PAULUS, VIÊN TƯỚNG BẠI TRẬN THÀNH STALINGRAD

Sau 10 năm bị đày, thống chế Von Paulus, người bại trận thành Stalingrad vừa đến Frankfurt sur l'Oder. Ngày 30 tháng 1 năm 1943, Von Paulus đầu hàng Nga, mặc dầu có lệnh nghiêm ngặt của Hitler. Từ ngày ấy, người ta được thấy Von Paulus ở tòa án Nuremberg một lần và Paulus lại trở về Nga có mặt ở hàn lâm viện quân sự ở Mạc Tư Khoa.

Có nhiều giả thuyết về thống chế. Người thì bảo Von Paulus sẽ coi về mặt quân sự ở Đông Đức, người thì bảo không bao giờ người ta lại giao cho ông một chức vụ quan trọng như thế. Theo một nguồn tin tức khác về lực lượng không quân Đức thì hiện Von Paulus ở tình thế của một người ngồi giữa hai cái ghế không thể tự mình quyết định được.

NGỌN NÚI KRAKATOA LẠI PHUN LỬA

Núi lửa Krakatoa ở giữa Java và Sulmatra lại bắt đầu phun lửa. Phun thạch và khói đen bốc lên đến 1.000 thước. Chỉ trước có vài giờ có nhiều nhà bác học đến thăm núi lửa đó. Năm 1883 núi lửa này đã gây thiệt hại cho 136.000 nạn nhân.

MỘT BỘ MÁY « DRUMETER » ĐUNG ĐỀ ĐO « MỰC SAY RƯỢU »

Với bộ máy « drumeter », dùng để đo « mực say rượu », sở cảnh sát ở New York hy vọng có thể bắt giữ được các người lái xe say rượu. Bộ máy này có thể chứng tỏ một cách chắc chắn rằng người lái xe có say rượu hay không một khi xe họ ngừng chạy vì tai nạn hoặc lý do nào khác.

Đó là một trái bả lỏng mà người lái xe buộc phải thổi hơi vào đó. Hơi thở của người lái xe sẽ được phân chất để ấn định « độ lượng rượu » chứa trong.

Mọi người lái xe nào có hơi thở chứa 1,5 phần trăm rượu nguyên chất sẽ bị kể như là không đủ năng lực lái xe.



Lời chơi bài thành thật !



Nước mấm PHAN THIẾT
MÀU-HƯƠNG



VIỆT-NỮ Nữ-Công Học-Đường
108-110. Frère-Louis—SAIGON

Bồn trường bắt đầu thu nhận học sinh khóa thứ ba.
Trường rộng rãi hạp vệ sanh. Phụ huynh học sinh muốn gửi con em đến học xin viết thư gắp về trường, vì số thu vào có hạn.
Trường có nhiều nữ giáo viên, và giáo sư chuyên nghiệp chăm nom chỉ bảo cho các em—có lãnh làm bánh mứt, lãnh thêu tay và thêu máy.

đủ hạng : NHÍ—NHẤT—NGANG
214 DIXMUDE — SAIGON

HOA HẬU CUNG TRĂNG NHỮNG VÂN HÀO THẾ GIỚI ĐƯỢC BẢO NGA CA TỤNG

Tờ báo Nga Novi Mir (Tân thế giới) vừa đăng một bản kê khai các tác phẩm khá nhất của Nga. Trước hết phải kể nhà đại văn hào Maxime Gorki. Tác phẩm của ông xuất bản đến 68 triệu bản, kể đó phải kể Pouchkine (62 triệu), Tolstoi (35 triệu), Tourgueniev và Gogol chừng 20 triệu; nhưng Dostoievski bị điện Cẩm Linh sa thải nên không thấy nhắc đến.
Kể những văn hào ngoại quốc được ca tụng có Victor Hugo với 7.200.000 bản, đến Maupassant 5 triệu, Dickens chừng 3 triệu, Balzac và Zola chừng 1 triệu.

ĐỜI MỚI số 87



HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bổ Phế Tinh

Nhãn hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bổ phổi, nhuận phổi,
gián hỏa, trừ đàm và trị các
chứng ho bất luận mới phát
hay ho lâu

Nổi tiếng thật nhiều
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc
Thái-Bình-Dương
25, Rue des Artisans
CHOLON



Một người bạn luôn luôn trung thành

Đại tửu lâu

SOAI KINH LAM

446, đường Thủy Bình — CHOLON. Téléphone N° 169

PHÒNG RỘNG RÁI, MÁT MÈ ĐẶC BIỆT
CHIẾU ĐÁI AN CẦN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lãnh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

Grand Restaurant SOAI KINH LAM

446 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

THỜI TIỀN

HIỆP ước cộng đồng phòng thủ Âu châu đưa ra trước Quốc Hội để tranh luận đã chia rẽ chính giới Pháp ra làm hai phe—Phe phản đối cho rằng chuẩn y hiệp ước này] tức là xô đẩy nước Pháp đi vào con đường lệ thuộc Mỹ, gây lại hiểm họa một nước Đức vô trang hùng cường. Phe tán thành, ủng hộ lập trường của chính phủ Laniel tiếp tục « chánh sách tham gia phòng thủ Tây Âu. »

Các giới quan sát dự đoán rằng phe tán thành sẽ thắng, nhưng số phận của nội các trở nên bất định, vì các vị tổng trưởng thuộc đảng De Gaulle ở phe đối lập sẽ rút lui khỏi nội các.

Chánh tình nước Pháp trong tuần này lại trải qua cơn ba đào nữa.

CUỘC hội nghị nay mai ở Bermudes, theo lời tuyên bố của Tổng-thống Mỹ, sẽ đề cập đến các vấn đề phòng thủ Âu-châu, Triều Tiên, thái độ của Tây-phương ở Á-đông và Đông-dương.

NỮU ƯỚC THỜI-BÁO điều tra về Đông-dương viết rằng : « Hiểm họa ở Đông-dương trở nên hết sức lớn lao sau khi chánh phủ Eisenhower quyết định tìm kiếm một giải pháp đình chiến với bất cứ một giá nào, với một giá mà chánh phủ Truman trước đây đã không dám nghĩ đến. Nếu có cuộc thương thuyết hòa bình ở Đông dương thì phải coi cuộc chiến tranh ở đây là thất bại rồi ».



TRÊN chiến trường Bắc Việt, các giới quân sự Pháp cho rằng cuộc đại tấn công của Việt Minh sắp xảy ra nay mai và các trận đánh quyết định có thể phát sanh tại phía bắc Trung châu.

Pháp đã thả mấy ngàn quân nhảy dù xuống Điện biên phủ, một thị trấn ở xứ Thái cách Lai châu 80 cây số, địa điểm mà mùa xuân rồi Việt Minh đã xuất phát đánh về thủ đô Ai Lao—Pháp chiếm lại căn cứ này để đỡ bớt gánh nặng cho Lai Châu đang bị hăm dọa.

TỔNG trưởng bộ Liên quốc Marc Jacquet qua Đông Dương tuần rồi có tuyên bố nhiều lời nhưng không có gì mới lạ.

LÀM thế nào để chấm dứt chiến tranh một cách vinh dự và định nghĩa mỗi bang giao giữa phần đất Á châu ấy với Liên Hiệp Pháp ? » Đó là 2 câu hỏi của ký giả Pháp Dabernat đặt ra về cuộc hành trình sang Đông Dương của ông Marc Jacquet.

Có tin xác nhận rằng sau bài diễn văn quan trọng của Thủ tướng Pháp, hiện đang có cuộc thương thuyết rộng rãi hay thương thuyết địa phương. Và đây là mục tiêu lớn nhất của Pháp ở Viễn đông vừa theo đuổi chiến tranh và đồng thời tìm kiếm hòa bình.

Đã có các cuộc trao đổi quan điểm về việc tổng tuyển cử có thể mở ra ở Đông-dương dưới quyền kiểm soát quốc tế.

Về Liên-Hiệp-Pháp có hai ý kiến :

1.— Ban bỏ nền độc lập cho Đông-dương « ở trong Liên Hiệp Pháp. »

2.— Tuyên bố Đông-dương ở ngoài và chỉ « liên kết với Liên Hiệp Pháp. »

Vấn đề này sẽ đưa ra trước phiên nhóm nay mai của Thượng hội đồng Liên Hiệp Pháp, và hiện đã có các cuộc thảo luận trên một quan điểm cụ thể giữa các nhân vật có trách nhiệm của chánh phủ Pháp.

23-11-53

THẾ-NHÂN

Lấy mắt người Việt xét việc thiên hạ

Ý NGHĨA VỀ QUÊ CÀY RUỘNG

của ông Ben Gourion, Thủ-tướng sáng quốc Do-Thái

TRỌNG YÊM viết

Thưa bạn,

BẠN với tôi là công dân Việt nam. Nước Việt nam của chúng ta đang tiến trên đường hoàn thành độc lập, không trong hình thức này cũng trong hình thức khác. Độc lập một khi hoàn thành, hoặc ngay bây giờ, là có vấn đề kiến tạo quốc gia cấp bách.

Chắc bạn cũng muốn soi gương những nước đang xây dựng nền độc lập. Bạn cũng muốn đặt nước mình trong hoàn cảnh thế giới và nhận chọn thực trạng quốc gia. Không dám tự coi là sáng suốt hơn bạn, tôi muốn cùng bạn xét một việc, hơn nữa một cử động và một thái độ của vị khai quốc công thần Do thái.

Tôi muốn chỉ ngay Ông David Ben Gourion Thủ tướng nước Do Thái. Ông vừa từ chức Thủ tướng, rút về quê, ở trong sở ruộng công cộng tại Negev.

Trước hết tôi xin nhắc lại sự thành lập của nước Do Thái. Nước này ở vùng Cận Đông Syrie, giữa Phénicie phía Bắc và Biển chết phía Nam, là một giải đất mỏng chạy dọc theo biển, nhờ sông Jourdain tắm gội. Rộng 26.300 cây số vuông trước đây nước Do Thái bị đặt dưới quyền thác nhiệm của Anh quốc. Mãi đến năm 1947 Liên Hiệp Quốc, mới chia lãnh thổ nói trên ra hai, một là nước Israel, hai là đất thuộc của người Ả-rập.

Thủ đô Israel là Tel Aviv, các đô thành lớn khác Jérusalem, Caiffa, Jaffa. Xứ Do thái là xứ nông nghiệp.

Ông Ben Gourion, giống Do-thái, sanh ở nước Ba lan, đến năm 1905 mới trở về tổ quốc. Khi ông về tới xứ, thì xứ ông là một hành tinh của đế quốc Ottoman (Thờ nhĩ kỳ), tỉnh này bị bỏ hoang, và chỉ có vài ngàn người Do thái ở đó sống một cách khốn khổ gian nan.

Đời của Ông Ben Gourion cũng là tiến trình chánh trị Do-Thái và sự tiến triển lập quốc Do Thái. Không đầy nửa thế kỷ, ngày nay quốc gia Israel là một thực tại, dù là còn mỏng manh đi nữa. Hiện giờ Israel

là một quốc gia có điều kiện phát triển, có quân đội mạnh với một tinh thần cứng rắn và có cả nguyên động lực kinh tế.

Thưa bạn, nào có lẽ gì gây dựng một quốc gia. Đã biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, và cũng lắm xương máu mới sáng lập được cơ đồ Do Thái ngày nay. Bạn hãy tưởng tượng một vùng đất hoang, không người ở. Phải di dân Do Thái rải rác khắp hoàn cầu về đó, phải làm nhà ở, lập nên thành lũy; phải kiến tạo xã hội và phải tổ chức một nền kinh tế quốc gia. Ngoài ra còn phải lo tạo quân đội để chống quân đội Ả-rập có cả nhiều phụ giúp.

Thế mà họ chống với ngoại xâm, xây dựng nên một quốc gia có đủ cơ sở. Bạn có biết chàng người giống Do thái ở khắp các nước, ở nước nào nhập tịch nước ấy và nói tiếng người như người bản xứ. Rồi dần dần họ rút về Palestine để lập quốc trở lại, sau khi sống vô tổ quốc suốt trên mười thế kỷ.

Thật là một việc cô kim hi hữu.

Thưa bạn, đời sống của một quốc gia vừa khai sanh sau đại chiến, giữa thế giới chia rẽ, trong cảnh nhân loại đau khổ, nào phải là việc dễ. Quốc gia nung nấu nơi ngoại viện và sự viện trợ cũng người giống Do-thái ở hải ngoại thuộc quốc tịch khác, như là nhờ Do thái Mỹ quốc. Mãi đến nay chưa có thể nói Israel tự lập về mặt kinh tế.

Thế giới đã bị chia rẽ, quyền lợi kinh tế xung khắc nhau, chánh trị đối chọi, trong lúc đó quốc gia Israel nằm giữa nhiều gọng kềm. Những sự hăng hái giúp đỡ Israel từ xa xâm dần dần nguội lạnh. Phải từ tế với Nga Xô mà phải nhờ người Mỹ (giống Do Thái.) Vậy mà Ông Ben Gourion lái nổi con thuyền bé nhỏ Israel với lắm mâu thuẫn nội bộ.

À nội bộ vấn đề nội bộ, bất luận là ở xứ ta, nước Pháp,

(xem tiếp trang 29)



Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

KHÍ HÚT THUỐC LÁ

SAU KHI xem phim « Kiếp Hoa », Tư Nghệch chủ bút báo « Mới » tuyên bố với anh em văn nghệ nguyên văn rằng cuốn phim này không thua gì « Rashomon » của Nhật (đã được giải thưởng quốc tế 1952).

Đến phim « Bến Cù », Thái Linh, cũng ở báo « Mới » lên tiếng « thù khách quan phê bình ». Thái Linh rất lấy làm khó chịu vì bạn Hoàng thu Đông đã không khen phim « Bến Cù », rồi trách là « vì chủ quan, vì hiểu biết quá nhiều về lý thuyết v.v... » nên bạn H.T.Đ. đã « phê bình một cách quá chặt chẽ v.v... ».

Đây cũng là một dịp cho T.L. phổ báy cả cái vốn liếng văn nghệ của mình — Và ông Lê Văn Siêu có dịp thêm vào « Đu Đen tự điển » danh từ : hãnh tiến văn nghệ : khí hút thuốc lá.



PHIM VIỆT NAM CÓ PHỤ ĐỀ VIỆT NGỮ

CUỐN PHIM Việt Nam « Bến cù » có một giá trị là nói tiếng Việt Nam. Nhưng chỉ chiếu được có mấy hôm ở Saigon rồi thấy vắng bặt luôn — Hỏi ra mới biết là cuốn phim Việt này đang soạn thêm phụ đề Việt ngữ để cho khán giả Việt hiểu.



TƯỜNG GIỚI THẠCH KÉU CỨU

CÓ tin Tường Đài Loan có gọi cho chánh phủ Mỹ một bức thông điệp sảng sốt nói rằng quân đội quốc dân đang xuống tinh thần vì không thể làm gì được Trung Cộng cả.

Phải chăng họ Tường ngấm bảo với chủ Sam là muốn giữ vững tinh thần quốc quân trong tình trạng này thì cứ tiếp viện nhựa thần cho binh sĩ thống chế giải trí ?



KÊ THÙ CỦA NGƯỜI TỰ DO

CỰU tổng thống Mỹ Truman bị « mời » ra trước Ủy ban An ninh Thượng nghị viện để trả lời về việc thông đồng với cộng sản.

Kể quyết liệt đề tội cho ông Truman bắt bớ với cộng sản là ông Mac Carthy. Ông này đã nổi tiếng là đa nghi hơn Tào Tháo và bất kỳ ai cũng có thể bị ông gán cho là cộng sản cả. Bị cái ám ảnh đó và cũng nổi tiếng nhờ đó, ông Mac cạt Ti đã được dân Mỹ tặng cho cái danh hiệu là « kẻ thù số một của người tự do ».

Dân kông cho là rồi đây sau khi đã huệ tất cả mọi người là cộng sản, Mac cạt Ti cũng sẽ nghĩ đến cả chính ông nốt.



TỪ VƯỢT « HÀNG RÀO SẮT » ĐẾN VƯỢT « HÀNG RÀO CHỒNG »

MỘT trăm phụ nữ vừa lấy chồng đã có thể vượt qua « hàng rào sắt » ở Âu châu vừa kinh ngạc hay tia rùng rợn họ cứ phải là các bà vợ chính thức của những « ông chồng thông hành » vì toà án không chịu cho họ được ly dị.

Các cô vợ trẻ tuổi này hệ lộ tâm sự trước tòa án Luân đôn như thế này : họ lấy chồng ở trong một làng nhỏ tại biên giới Áo-Hung gia lợi, nơi đã có sẵn một tổ chức để cung cấp các đứ phu quân Áo cho những chị em người Hung. Tiếp hay Ba-lan muốn vượt qua « hàng rào sắt » Hiện thời tất cả những bà vợ bất đắc dĩ kia đều muốn cắt đứt sợi tơ lòng thông nối họ với các đứ phu quân hồ kia, nhưng pháp luật Anh cho rằng không thể « giải tán » các cuộc hôn nhân ấy được, vì khi gán bó vợ chồng thì cô ai bị ép buộc đầu.

Trước pháp lý rườ ròi thế này, những cô vợ một ngày, sau khi đã vượt qua hàng rào sắt rồi, bây giờ phải lo kiếm chuyện với phu quân để vượt khỏi hàng rào chồng.



QUÂN ĐỘI MỸ MẮT TINH THẦN VÌ MỘT CUỐN SÁCH SINH LÝ

ÔNG John Morlay, giáo sư trường Đại học Haward, sau một cuộc hành trình diễn thuyết ở Viễn đông về, có tuyên bố rằng cuốn sách của bác sĩ Kinsey nói về sự hoạt động sinh lý của phụ nữ Mỹ làm hại đến tinh thần quân đội Mỹ ở Triều tiên « hơn là tuyên truyền của cộng sản ».

Theo lời giáo sư Mỹ thì 200.000 binh sĩ Mỹ ở hải ngoại hết sức xuống tinh thần vì cuộc điều tra của bác sĩ Kinsey quả quyết là ở Mỹ, trong số bốn bà thì có một bà không trung thành với chồng.

Khi khoa học dần chứng sự thực thì cũng khá rầy cho con người tinh thiệt (dù là người Mỹ.)

Báo mới

Chúng tôi được tin :

Nhật báo Phương Đông của ông Nguyễn như Cảnh làm chủ nhiệm tạm tục bản hàng tuần, do ông Lê Văn Siêu chủ trương bộ liên tập, sẽ ra số đầu vào cuối tháng 11 này.

Nhật báo Việt Nam tạm ra hàng tuần trong tuần này.

Thành thật chúc hai đồng nghiệp mạnh tiến.

ĐỜI MỚI



Hàng ngũ tranh đấu rất dễ bị phá

NGƯỜI tranh đấu rất sợ hàng

ngũ mình bị phá, tức là bạn bè mình bị ly gián. Không kể nào thông dụng hơn kể chia rẽ. Xưa nay chủ nghĩa thực dân đế quốc vẫn dùng phương sách chia rẽ thông trị. Mặc dầu ai cũng hiểu kẻ phản ly, nhưng vì nó có hiệu quả nhưt nên chưa có thể bỏ nó được. Và mặc dầu người tranh đấu không ai là không biết, mà người tranh đấu vẫn lọt vào quĩ kẻ ấy luôn.

Bạn là người tranh đấu. Nói chuyện ly gián với bạn có phần thừa. Vấn biết thế, nhưng nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đi nữa cũng chưa gọi được thừa.

Bạn là người, người có những ưu điểm và khuyết điểm, người có tình cảm, có tánh đa nghi. Kể địch của bạn cũng biết chỗ yếu và chỗ mạnh của bạn. Chúng sẽ nhắm vào chỗ yếu mà đánh, lại lừa ranh chỗ mạnh của bạn.

Làm cho bạn ngờ vực đồng chí là nguyên tắc chánh.

Làm cho bạn khó khăn về mặt ăn sống là một kế lợi hại ; ấy là phá bạn về mặt kinh tế. Bạn không đủ sức chịu đựng lâu dài là bạn nản chí ngay.

Làm cho bạn trở nên cô lập trên đường tranh đấu cũng là phương sách có hiệu quả.

Phá bạn, không cần phải nói xấu bạn luôn luôn. Có khi kẻ địch đời sách lược. Có khi họ khen bạn chen thêm vào những thủ đoạn làm cho đồng chí của bạn dăm ra sợ bạn. Gieo cái sợ là bắt đầu ly gián. Có khi kẻ địch còn cầm bầy cho bạn và đồng chí sa vào mà vẫn dắc chí cho là mình tiến tới.

Kẻ địch của bạn còn nhiều quĩ kế khác. Che cho bạn chưa gọi là đủ. Còn phải nờn cho bạn của bạn.

Có khi bạn của bạn phá bạn mà chủ quan cho là nâng đỡ bạn. Có khi bạn của bạn phản bạn rồi mà cả bạn và bạn của bạn đều không hay.

Có khi đồng chí đi tới chỗ giết hại nhau mà vẫn tin là làm lợi cho nhau, lợi cho chủ nghĩa.

Đều là do kẻ ly gián, kẻ phá hàng ngũ của kẻ địch. Vì thế mà người tranh đấu lúc nào cũng thận trọng đối với mọi cử chỉ, mọi hành động, mọi phê phán của mình.

Tranh đấu là chiến, dù là không cầm vũ khí, mà chiến thì có tiến có thoái, có kế hoạch tiến, có đường lối thoái. Thoái chưa phải là thất bại, và tiến cũng chưa ắt thành công.

Giác ngộ lối tiến lối thoái là điều phải có của người tranh đấu.

BẮT HỦ

ĐỘC LẬP CÓ THỂ LIÊN LẬP MÀ KHÔNG THỂ LIÊN THUỘC

TRÊN mặt báo này chúng tôi có đặt vấn đề liên lập giữa Việt Pháp. Và hình chúng tôi là người đặt ra danh từ liên lập trước hết. Thiết tưởng cũng nên giải thích liên lập khác hơn liên thuộc như thế nào, và vì sao liên lập không mất độc lập.

Trước đó chúng ta xin vui lòng ghi nơi đây những lời tuyên bố của hai nhà đại diện Chính phủ Pháp, Tổng Ủy Maurice Dejean và Bộ trưởng Marc Jacquet.

Tại Saigon Tổng ủy Pháp có cao rao: « Chúng tôi muốn một nước Việt nam mạnh ».

Tại Hanoi ngày 17-11, Bộ trưởng Jacquet long trọng giải thích: « Sự chính thật cố gắng của Pháp không chỉ ở trong hi vọng hòa hảo Pháp Việt mà còn ao ước một sự hiệp đồng (association) rộng rãi hơn nữa, sinh lợi hơn nữa và có hiệu lực cho song phương ».

Vì lẽ ấy, Liên Hiệp Pháp không thể có ngăn cản làm giảm nguyên động lực của các nước hội viên ».

« Hiệp đồng không phải là giới hạn hòa mà là một sự nảy nở; không phải là lệ phục mà là một sự đưa tới tự lãnh trách nhiệm đời sống quốc tế ».

Ý nghĩa của lời nói trên rất là đứng đắn. Chúng tôi xin nhìn nhận. Nhưng chúng tôi lấy làm khó chịu mà phải nói ra đây rằng từ xưa tới nay đã có nhiều vị chức trách Pháp có lời ngọt dịu đầy đủ ý nghĩa, mà không mấy khi đem ra cụ thể. Chúng tôi muốn tin và ước rằng hai ông Jacquet và Dejean nói thật.

Lẽ thông thường là trên trường chính trị, giá trị của thành thực lúc nào cũng tương đối với sự đối tỷ lực lượng (en politique la valeur de la sincérité est fonction du rapport des forces) và cũng đi với thực tế.

Nếu trên thực tế chúng ta yếu đuối, không có năng lực gì cả, thì dù người ngoài có thiện chí với ta đến đâu, ta cũng là lệ thuộc mãi mãi.

Chúng tôi không có ảo vọng và đối với lời lẽ của nhà chức trách Pháp chúng tôi chỉ đánh giá trên thực tế và trong sự cụ thể. Đứng về phương diện Việt Nam, chính chúng tôi đã nhiều lần định nghĩa một sự hiệp đồng với Pháp trên cơ sở làm nảy nở hội viên (épanouissement des états membres).

Vì vậy mà trong bản Tuyên ngôn Đồi Mới, sau khi nhìn nhận sự tồn tại của mối tương quan Việt Pháp, chúng tôi có

TRẦN VĂN AN viết

câu: « Kinh tế hỗ trợ nhưng phải thuận tiện cho đã tiến hóa Việt nam trước ».

Ấy, có nghĩa là không giới hạn hòa sự nảy nở của hội viên.

Và chính vì tinh thần hỗ trợ để cho sự hiệp lực dân tộc được sinh lợi và có nhiều hiệu lực mà chúng tôi không ưng liên thuộc, như là trên nền tảng bất đồng đẳng; chúng tôi chủ trương quốc gia liên lập (indépendants et associés) là chúng tôi quan niệm độc lập một cách rộng rãi, đặt trên cơ sở nhân loại, và theo nguyên tắc « dân tộc chủ », tức là dân chủ giữa các dân tộc; nói rộng ra và trắng trợn hơn là các quốc gia phải được đối ngộ bình đẳng.

Nhận thức như trên, ở giữa Hội nghị toàn quốc, tức là giữa thanh thiên bạch nhật, chúng tôi không ngần ngại nói rõ lập trường của chúng tôi. Riêng tôi, tôi không thấy hai kiến nghị của H.N.T.Q. đối chọi quan niệm ông Jacquet chỗ nào. Không những không xa nhau mà hai quan niệm Jacquet và H.N.T.Q. còn tiếp cận là khác. Nếu có người cho là sai đi thì sự sai đi không ở trong quan niệm mà nó ở trong sự thực hiện. Người ta có thể nghĩ rằng Pháp thực hiện danh từ bình đẳng tự do khác hơn Việt nam.

Khi người ta đề ý Việt Nam là nước yếu hơn Pháp, lại sắp bước lên nền độc lập, thì người ta phải tin rằng Việt Nam đòi lẽ phải, và chỉ lẽ phải, trong vòng lẽ phải chớ không hơn được. Tôi không thấy và không nghe có người Việt Nam nào tỏ vẻ và tỏ ý qua mặt Pháp, bởi vì họ không đại gì mà không nhìn nhận rằng đều ấy bắt thành vấn đề. Nếu Pháp cũng đứng trong vòng lẽ phải thì tôi không thấy làm sao có sự bất đồng giữa đôi bên.

Chúng tôi quan niệm một cách rõ rệt thế nào liên lập. Xin nhắc lại: liên lập là cùng độc lập như nhau, nhiều nước kết thành khối liên minh. Khối liên minh cũng như liên hiệp (Union), nhưng liên hiệp một cách rộng rãi, mềm dẻo, có đủ điều kiện phát triển và như là không mất cá thể tánh (entité). Có lần chúng tôi còn nói rõ hơn là đơn vị quốc gia dân tộc (la nation en tant que unité) hiệp lực với đơn vị khác.

Do nơi quan niệm ấy, và vì tôn trọng nguyên tắc tự do bình đẳng, chúng tôi

buộc lòng phải từ khước cơ cấu Liên Hiệp Pháp hiện nay. Cơ cấu L. H. P. hiện thời là cơ cấu dựa vào nguyên tắc « phụ quyền », để cho một nước lãnh đạo, tức là nguyên tắc độc đoán. Và chính vì không ưng cách tổ chức độc đoán của Pháp nên Quốc trưởng Bảo Đại đã ngỏ lời đòi tổ chức lại L. H. P. với một hình thức mới đặt trên tự do và bình đẳng.

Hai hoặc nhiều nước liên lập vẫn giữ nguyên vẹn tư cách độc lập quốc gia. Còn liên thuộc có nghĩa là nước nhỏ yếu phải chịu tùy thuộc nước mạnh, tức là thiếu tự do và bình đẳng. Sở dĩ có chế độ chủ quyền chia sẻ đã cho Pháp tự chuyên lãnh đạo ngoại giao và định đoạt kinh tế là do chính sách liên thuộc hiểu theo chính sách phụ quyền (politique de paternalisme).

Căn cứ ở lời tuyên bố của Bộ trưởng Jacquet thì sự liên kết giữa Việt Pháp không thể giữ hình thức Liên hiệp Pháp ngày nay. Nếu ông Jacquet trung thiệt với lời nói của mình, ông phải là vị chánh khách dám đứng ra bình vực lập trường của Hội nghị toàn quốc, bởi vì lập trường này có tánh cách xây dựng một nền liên hiệp đúng phép tự nhiên, có thể bền vững và sinh lợi cho song phương.

Nếu vì lẽ kêu gào Pháp liên trước thực tế, can đảm nhìn nhận thực tế, thẳng thắn bắt tay với Việt nam một cách hữu nghị, bỏ dứt thành kiến « ta là chủ », mà người Pháp gọi tôi là kẻ nghịch Pháp, tôi cam chịu.

Nếu phải bị đồng bào cho là phản bội khi tôi quá quyết chủ trương một chính sách bạn dân tộc, bạn nước Pháp, bạn giữa hai nước độc lập như nhau, tôi cũng cam chịu, và sẽ có đủ can đảm giải thích rằng tôi không phản dân tộc. Trái lại, tôi tin đó là quan niệm độc lập một cách rộng rãi, quan niệm trên cơ sở nhân loại.

Nói một cách trắng trợn, ký giả lúc nào cũng phản đối, chánh trị « bởi Tây », và đề cao sách chánh sách « bạn Tây ».

Viết tới đây lại có người đem tới bài của đại phát thanh Da-lat về vấn đề bang giao Việt Pháp đề ngày 15-11. Tôi đọc ngay bài ấy, nhìn nhận nhiều điểm tương đồng, vậy xin trích kết luận bài kia làm kết luận bài này:

« Nếu nước Pháp không đếm xỉa đến ý kiến của những người luôn luôn tin tưởng ở sức mạnh tinh thần, và chỉ nghe theo những nhà luật học cổ chấp, kháng kháng ôm chặt văn kiện, thì chính là Pháp dứt bỏ tập lịch sử ngàn năm đầy đầy sự rộng lượng để phạm vào một lỗi lầm lớn lao trong lịch sử ngoại giao của nước Pháp vậy. »

Rồi, tôi còn thêm: Nếu Pháp hẹp lượng và không đề nên tự ái,

rồi đây Pháp sẽ không khỏi ăn năn hối hận.

ĐỘC LẬP CỦA VIỆT NAM VÀ VẬN MỆNH ĐÔNG NAM Á

Ba ngã đường phát triển của phe Nga

của HỒ HÁN SƠN

BẢN đồ thế giới sau đại chiến thứ hai mở rộng cuo phe Nga ba ngã đường phát triển thế lực. Ngã thứ nhất tiến về Tây Âu, ngã thứ hai vượt sang Trung Đông và ngã thứ ba xuôi miền Đông Nam Châu Á.

Ngã đường Tây Âu, sau vụ thoát ly tổ chức Đệ Tam quốc tế của thống chế Tito, sự thất bại của tướng Markos ở Hy Lạp tiếp đến vụ nổi loạn của dân Đức, Tiệp và Ba lan vừa rồi, cường lực phát triển của phe Nga hầu như đã bị chặn lại, lý do của nó trường cũng dễ hiểu. Dân chúng Âu Châu, nhờ ở nền kinh tế sớm tiến bộ nên họ đã có một mức độ sinh hoạt vật chất và tinh thần khá cao, phủ quí rồi thì nghĩ tới lẽ nghĩa, no bụng thì yêu chuộng tự do. Người dân Âu châu ngày nay tuy vẫn bắt mắt với giai cấp bóc lột của họ nhưng không vì thế mà họ có thể chịu gò bó tư tưởng trong khuôn khổ tổ chức Nga Cộng.

Ngã đường Trung Đông, ở đây, nạn đói, nạn dốt, nạn dè quốc vẫn còn hoành hành, đồng Lê phe Nga có thể tìm được nhiều mâu thuẫn để hành động nhưng Nga đã gặp phải ba trở lực to lớn. Trở lực đầu tiên là tinh thần tin ngưỡng có chiều sâu của đạo Hồi Hồi, trở lực thứ hai là sự tổ chức chặt chẽ của các lực lượng quốc gia trong Liên đoàn Ả rập và trở lực sau cùng là sức mạnh kinh tế và quân sự của phe Anh Mỹ. Vụ thất bại của Mò sa đéc vừa rồi đã chứng minh ảnh hưởng sâu rộng của Anh Mỹ ở vùng này.

Ngã đường thứ ba là cả khoảng đất chạy dài từ Diên điển xuống Mã lai hiện nay là một miếng đất hoang vu, thành trì tin ngưỡng của các tôn giáo không có cơ sở, nạn đói, nạn dốt, nạn thực dân đã mở cửa đón tiếp làn sóng đỏ. Đông Nam Á hiện nhiên là một tiền địa phi nhiều nhất thế giới của phe Nga cộng hiện tại.

Còn Phi Châu chưa đáng gọi là một chiến trường của hai phe Nga Mỹ vì ở đây, trình độ dân trí còn thấp quá chưa đủ để thấm nhuần một tư tưởng nào để tổ chức, để hoạt động trong lực lượng kinh tế quân sự của phe Tây phương và lực lượng phong kiến địa phương còn là cả một trọng khối nặng nề đè chặn lên trên mọi tinh thần quật khởi.

Nhìn lại, ta thấy rõ phe Nga đã bị bế tắc chính trị ở hai ngã đường Tây Âu và Trung Đông, Nga có thể dùng binh lực để đảo thông sự bế tắc đó không? Chúng ta có thể quả quyết rằng việc đó chưa thể xảy ra khi mà cân lực lượng trên thế giới chưa nghiêng lệch rõ rệt về phía Nga Cộng. Mỗi hành động của phe Nga là một sự tính toán mà với chiến tranh kinh khí hiện tại, nếu xảy ra chiến tranh toàn diện, kẻ bại có bị diệt thì kẻ thắng cũng không còn. Hướng chỉ, Nga cần tranh thủ thời gian để xây dựng, để trường thành, tất nhiên, cuộc chiến tranh lạnh, chiến tranh chính trị hiện tại phải được phe Nga nuôi nấng và kéo dài. Chiến tranh Triều Tiên xét ra chỉ là một vụ đột kích nhỏ của chiến lược tiêu hao và cầm chân đối thủ nằm trong toàn bộ kế hoạch trường kỳ chiến đấu của phe Nga mà thôi.

Sự quan trọng của Đông Nam Á đối với hai phe Nga Mỹ

CUỘC chiến tranh lạnh giữa hai phe Nga Mỹ càng ngày càng gay go,

càng rồi ren thêm và càng ngày càng lan rộng khắp nơi trên thế giới. Nhưng xét kỹ vị trí của ba chiến trường Tây Âu, Trung Đông và Đông Nam Á hiện tại thì Đông Nam Á mới là chiến trường chính còn hai chiến trường kia chỉ là chiến trường phụ. Đông Nam Á là vị trí định đoạt sự tiến thoái tương lai của phe Nga Cộng, đồng thời nó quyết định cả sự tồn vong của cả phe Tây phương.

Đối với phe Nga, nếu thanh toán được Đông Nam Á, Nga sẽ nắm được những điều kiện thuận lợi sau này:

« Điều lợi thứ nhất » là phe Nga sẽ giải quyết được nạn thiếu gạo cho Trung Cộng.

« Điều lợi thứ hai » là chiếm được kho người, kho của vô tận ở đó để làm bàn đạp tiến tới mục đích cuối cùng của họ là thanh toán Âu châu và Mỹ châu theo dự kiến của lãnh tụ Lênin: « Con đường tiến tới Âu Mỹ phải vòng qua Á đông ».

« Điều lợi thứ ba » là Nga sẽ thu hẹp mất một thị trường quan trọng của phe Tây phương, có thể gây cho phe này một cuộc khủng hoảng kinh tế nguy hiểm khó đi đưa tới sự sụp đổ nội bộ.

Còn về phe Mỹ, nếu Đông Nam Á không bị rơi vào vòng thao túng và chỉ phối của phe Nga, phe Anh Mỹ vẫn giữ nguyên được những ưu thế hiện tại.

Đông Nam Á còn, phe Mỹ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho công cuộc xây dựng nội bộ của phe Nga:

— Phe Mỹ vẫn giữ được địa vị ưu thế về nhân lực và vật lực trên thế giới.

— Có thể dồn phe Nga vào thế nghẽn đường phát triển, phải quay về nội bộ, phải thay đổi nhiều chính sách quan trọng hiện tại của họ. Sự thỏa hiệp giữa hai khối sẽ có nhiều hy vọng hơn.

— Giải quyết được phần nào sự khan hiếm thị trường.

— Giữ vững được sự an ninh cho hai chiến trường Trung Đông và Tây Âu.

Đông Nam Á là cả một vùng rộng lớn từ Diên điển qua Việt Nam tới Đài loan mà chiến trường chính của vùng này hiện nay là khoảng đường chạy từ Diên điển xuống Mã lai. Với con đường này, phe Nga có thể thọc một mũi dùi Trung ương thẳng xuống Nam dương song song với hai gọng kim, một gọng kim xuyên qua Ba tư, một gọng kim thọc vào Bắc Nhật bản thì cả một dãy Ấn độ, Á phú Hân, Đài loan v.v. phải tất tở trong im lặng và cũng với con đường đó, phe Mỹ có thể chặn đứng được Trung Cộng ở biên thủy của họ để giữ an ninh cho Ấn độ và cả Đông Nam Á châu.

Trên khoảng đường này các quốc gia Diên điển và Thái lan đã được độc lập rồi nên tất cả mọi hiểm họa ở đây dồn về cả cho Đông Dương. Đông Dương đã biến thành cái ò khóa giữ cửa ải đang chặn đường xuôi của phe Nga và ngăn đường ngược của phe Mỹ. Vì vậy, cả hai phe đang nỗ lực theo đuổi một cuộc chiến tranh kéo dài đã 8 năm nay ở đây để giành quyền chỉ phối toàn thể Đông Nam Á.

Chiến tranh đã đi tới đâu?

GIẢI PHÁP chính mà cả hai phe đang áp dụng ở Đông Dương hiện tại là giải pháp quân sự, là chiến đấu võ trang.

Bên phe Nga dựa vào cuộc tranh thủ độc lập của ba dân tộc Việt Miên Lào để chiến đấu với Pháp Mỹ bằng cách lôi cuốn các dân tộc này vào vòng chi phối của mình.

Còn bên Pháp Mỹ lại dựa vào ưu thế của hòa lực cơ giới, vào sự sung túc về tài nguyên chiến tranh để đương đầu với phe Nga.

Ở đây, phe Nga tuy chưa đủ tài nguyên và phương tiện để nắm ưu thế tuyệt đối về hòa lực khải đi mở chiến tranh trận địa thanh toán các sào huyệt của đối phương nhưng Nga đã lợi dụng được nguyện vọng tranh thủ độc lập của dân chúng ở đây nên phe Nga vẫn còn có đủ nhân lực vật lực của địa phương để theo đuổi chiến tranh lâu dài.

Còn Mỹ vốn là một cường quốc giàu mạnh nhất thế giới hiện tại, với sức sản xuất ghê gớm của nền kỹ nghệ tối tân, nên đầu chiến tranh có kéo dài hàng thế kỷ nữa thì Mỹ vẫn có đủ súng ống tiền bạc để giúp đỡ đồng minh theo đuổi chiến tranh lâu dài.

Một cuộc chiến tranh mà cả hai bên đều có điều kiện kéo dài là một cuộc chiến tranh bất phân thắng bại. Hai bên có thể bắt tay nhau chia đôi sơn hà trong một Bản môn điểm thứ hai ki ố g từ thực trạng chiến trường cho đến tinh chất chiến tranh của Đông dương, dù khác hẳn chiến tranh Triều Tiên, ở Triều Tiên không còn vấn đề nguyện vọng độc lập của dân tộc, không có tình trạng cái ràng lược ở hậu tuyến của nhau. Còn ở Đông dương có đủ các thứ đó nên vấn đề Đông dương không thể giải quyết bằng một giải pháp lưng chừng thế giới Triều Tiên.

Qua sự nhận xét toàn diện trên đây, chúng tôi thấy rằng muốn có một lối thoát của chiến tranh Đông dương, phe Anh Mỹ khó lòng đi ra ngoài ba giải pháp chánh trị căn bản sau đây:

Thứ nhất là phải công nhận sự độc lập hoàn toàn của Việt Miên Lào

LỜI tuyên bố của Miên hoàng vừa qua và hai kiến nghị của hội nghị toàn quốc ở Việt Nam mới đây đã thông báo cho thế giới biết rằng: Dân chúng Đông Dương không màng đến ý việc thiên hạ khi họ chưa độc lập hoàn toàn và thực sự. Nước Việt Nam độc lập tương lai không thể không dựa vào một nguyên tắc đối ngoại sau này: Đối với Pháp, với Trung Cộng cũng như đối với tất cả mọi quốc gia trên thế giới, Việt Nam giữ vững tình hòa hiếu mà không nhận sự chi phối nội bộ bất cứ ai bằng hình thức nào.

Thứ hai là phải thành lập một Liên bang gồm Lào, Miên, Thái, Diên, Việt

TRƯỚC hai khối người Ấn độ và Trung Hoa, Ấn độ thì còn bị rúc rịt nhiều về nội bộ còn Trung Hoa thì đang tích cực Nam tiến. Nếu các dân tộc Việt Lào Miên, Thái, Diên sống biệt lập với nhau thì sớm muộn gì các dân tộc này cũng sẽ bị chim đấm trong bẫy người của Trung Cộng. Các dân tộc này chỉ có thể đứng vững bằng sự cố kết với nhau thành một Liên bang để chia lực địa Á châu thành thế « chân vạc ». Đó là giải pháp nhiệm màu có thể giúp Đông Nam Á giữ vững vị trí của họ giữa hai khối Nga Mỹ.

Thứ ba là công cuộc Cách mạng xã hội

NẾU các quốc gia này được độc lập rồi nhưng sự vô tổ chức, sự thối nát, sự đói rét vẫn tồn tại trong nội bộ thì Nga Cộng vẫn có thể âm thầm phát triển để chờ ngày lật đổ nội bộ các nước này. Nhưng công cuộc cách mạng xã hội đó không thể nào thành công nếu vận mệnh các nước này còn nằm trong tay các lực lượng phản động.

(xem tiếp trang 38)

NHẬN ĐỊNH VỀ BANG GIAO VIỆT-PHÁP

MỘT LỖI LẦM LỚN LAO CÓ THỂ XẢY RA

VẤN đề bang giao Việt Pháp là vấn đề đang làm cho mọi người quan tâm đến nhất. Những cuộc thảo luận và những bản quyết nghị của Hội Nghị Toàn Quốc nhóm họp tháng 10 vừa qua, có thể ví như tia lửa lòe lên trong đêm tối, và đã bỗng nhiên làm nổi bật vấn đề bang giao Việt Pháp, đối với những người chưa hiểu rõ hoặc hiểu lầm vấn đề ấy. Các cuộc thảo luận và những bản quyết nghị ấy đã có một ảnh hưởng quyết liệt và làm nổi bật những sự tương phản mà không hề chú tâm đến những màu sắc mập mờ.

Trước hết, chúng ta nhận thấy rằng được triệu tập để cho biết ý kiến, các Nghị sĩ đã thực lòng tỏ bày ý kiến của mình mặc dầu ý kiến đó có làm vừa lòng hay trái ý người khác.

...Người ta có thể cho rằng sự vội vàng trong việc soạn thảo các bản quyết nghị cũng có đôi phần hữu ích, mặc dầu sự vội vàng đó được sửa đổi lại ngay, và vì nó mà mọi người lầm tưởng là Hội nghị gác bỏ nguyên tắc liên hiệp với nước Pháp. Thực vậy, sự vội vàng nói trên đã kích thích các luồng dư luận Việt và Pháp để suy luận đến ảnh hưởng của một tình trạng mà hầu như họ đang đặt mình vào.

...Về phần Hội nghị toàn quốc, Hội nghị cũng nhận thấy rằng «...trong hoàn cảnh lịch sử hiện thời, các Quốc gia tự do và độc lập đều có xu hướng liên kết và hợp tác cùng nhau, để duy trì nền độc lập và nền tự do chung, cũng như để bảo vệ nền hòa bình thế giới...».

Nhưng, những điều kiện của sự hợp tác ấy phải được ấn định như thế nào? Những cuộc tranh luận tại Hội Nghị Toàn Quốc còn có một điểm mà không ai chối cãi là đã nhấn mạnh đến việc dân tộc Việt Nam muốn thực hiện một sự liên kết trên lập trường tự do và bình đẳng hoàn toàn. Đó chính là ý nghĩa chân thật của bản quyết nghị ngày 16 tháng 10.

Bản quyết nghị ấy đã khiến người ta nhắc tới một vài điều khoản trong bản Hiến pháp của nước Pháp. Các điều khoản này hồ như dự tính một sự điều khiển độc đoán, một sự tập trung liên hệ đến một vài vấn đề thuộc chủ quyền Quốc gia Việt Nam. Ấy vậy mà ngoài những điều khoản đó, Hiến Pháp của nước Pháp không

nói đến Liên Hiệp Pháp nữa. Chỉ có các điều khoản ấy mới cho chúng ta một quan niệm rất mơ hồ, về tương lai khối Liên Hiệp Pháp.

Đi đôi với sự nghiệm đoán đó, Hội Nghị Toàn Quốc đã kết luận là Việt Nam không thể tham gia khối Liên Hiệp Pháp dưới hình thức hiện tại tại nghĩa là dưới hình thức mà sự giải thích các văn kiện, theo như chúng tôi vừa nói, có thể cho phép chúng ta tiên liệu. Tuy nhiên, Hội Nghị đề nghị Việt Nam và Pháp sẽ cùng nhau ký kết những Hiệp ước liên minh, căn cứ vào sự bình đẳng và «tùy theo nhu cầu của hai nước».

Sự nghiên cứu các bản quyết định đã được chấp thuận, và sự theo dõi các cuộc thảo luận đã cho chúng ta thấy ý muốn của Hội Nghị là thực hiện cùng với Pháp một liên minh cần thiết để bảo vệ quyền lợi và an ninh của Việt Nam, và như vậy, vì quyền lợi của cả đôi bên. Đồng thời, Hội Nghị cũng tỏ ý từ khước không chịu gia nhập một hệ thống có tính cách tập trung và độc đoán, lại chưa được ấn định rõ rệt, nhất là khi Việt Nam chưa hiểu rõ khả năng và những hạn chế của những hệ thống ấy như thế. Về điểm này, sự sụt giá đồng bạc Đông Dương hồi tháng 5 vừa qua đã là một sự kiện đầy ý nghĩa.

Cũng như những ý kiến của Hội nghị Toàn quốc, ngày 14 tháng 2 vừa qua, trong lời hiệu triệu Quốc dân nhân dịp Tết Nguyên Đán, đức Quốc trưởng B. A. O. Đ. A. I. đã tuyên bố: «... Liên Hiệp Pháp là một quan niệm mới mẻ, gồm một sự liên kết tự do và một sự hòa hợp quyền lợi của các Quốc gia liên kết. Không có một sự tập trung quyền hành nào, mục đích để quản trị tổ chức này...».

Dân tộc Việt Nam không thể đi ngoài lập trường đó, nếu không muốn từ bỏ nền độc lập mà thế hệ hiện thời đang quyết tâm hy sinh để thực hiện. Và như vậy, ta thấy rằng vị thừa kế của Nguyễn Triệu đã hoàn toàn đồng ý cùng các Nghị sĩ, đại diện cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.

Lúc này, dân tộc Pháp có nhiệm vụ nhận chân xem tình thân hữu họ đối với Việt Nam — một tinh thần hữu cao quý, khi biết bao con dân Pháp đã bỏ mình trên lãnh thổ Việt Nam liệu còn nguyên vẹn khi Việt Nam được đồng đẳng với Pháp, cũng như

TƯ TƯỞNG

Phải biết vượt lên trên cái lẽ lẽ của cuộc sinh hoạt hàng ngày.

Pierre Félie Thomas

Ta có thể chia nhân loại làm hai hạng: một hạng người đòi hỏi quá nhiều nên thường gặp nhiều trở ngại, một hạng người lại dễ dãi, bằng lòng số phận của mình hiện tại mà không nghĩ đến cố gắng để tấn tới. Họ là những bọt bèo phó cho sóng cả dạt trôi.

Ortega Y Grasset

Tinh thần lễ phép là chú ý làm cho người khác phải bằng lòng chúng ta và bằng lòng họ.

La Bruyère

Càng có nhiều đạo luật thì lại càng có nhiều kẻ đạo tặc.

Vô danh

Khi một dân tộc phải tham dự vào nhiều cuộc đấu tranh, chính lúc ấy lòng yêu nước được nảy nở mãnh liệt.

Biển nước mắt lớn nhất hoàn cầu: nước mắt người đàn bà.

Selection Reader 'S Digest

Nhiều lương tâm thì ít của cải ít lương tâm thì nhiều của cải

Dân ta là chủ nước non Ta không biết giữ thời còn biết ai?

Phan chu Trinh

Dù trời sắp nghiêng, đất sắp ngã, chúng ta cứ nên triết lý với nhau như thường.

Ernest Renan

khi Việt Nam còn lệ thuộc Pháp không? Dân tộc Pháp cũng có nhiệm vụ cần nhắc xem khi Việt Nam được giải phóng, thì uy tín của Pháp đối với quốc tế sẽ được tăng thêm hay sẽ bị tổn thương? Theo chúng tôi, thì uy tín đó chỉ có thể tăng thêm lên mà thôi.

Nếu nước Pháp không đem xia đến ý kiến của những người vẫn luôn luôn tin tưởng ở các lực lượng tinh thần, và chỉ nghe theo những nhà luật học cổ chấp, kháng kháng giữ lập trường theo các văn kiện, thì chính là nước Pháp đã ruồng bỏ cuốn lịch sử ngàn năm đầy rẫy sự quăng đại để phạm vào một lỗi lầm lớn lao trong lịch sử ngoại giao của nước Pháp vậy. (Đãi phát thanh Dalat)

Tác giả «Buôn lậu đồng bạc» sẽ được GIẢI THƯỞNG CAN ĐẢM?

JACQUES DEPUECH đã cho xuất bản một cuốn sách gây bao dư luận sôi nổi trong các giới chính trị ở Pháp. Cuốn «Vụ buôn lậu đồng bạc Đông Dương» của Despuech có tiếng vang hơn cả cuốn «Hết thời các sử quán» của Peyrefitte.

Despuech đã lập ra được một bản danh sách kể rõ tên tuổi từ những nhân vật cao đến thấp. Toàn những tên và tên...

Còn có món quà nào xứng đáng hơn để an ủi giới lao động sống độ nhật ở Pháp trong lúc đó có một số đồng bào của họ đang tung bưng thu số tiền từng tỷ vào két riêng của họ? Khách gặp Despuech. Despuech niềm nở đưa tay bắt:

— Thiết tưởng anh nên được một cái bằng khen về đức tinh can đảm mới đúng, can đảm dám nói sự thật. À! Mà anh vẫn được yên ổn, tự do, không bị giam nhốt gì cả đấy chứ?

CHỒNG AN CHO TÔI: TÔI CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC

— Trước kia, tôi là người giúp việc trong một bảo tàng nọ. Đức cảm tử. Ở tù ra, tham gia phong trào giải phóng quốc gia, nhập trung đoàn 137 lực lượng Mỹ, bị thương trong lúc chiến đấu trong dãy núi Vosges, đi qua Trung đoàn thứ 5, đạo quân thứ Nhất. Tham dự trận đánh Alsace và ở Đức, rồi tình nguyện vào đội quân viễn chinh qua Nhật.

— Họ không thù vu cho anh ở giòng dõi trong số «Hai trăm gia đình» để bôi lọ cuốn sách của anh?

Despuech cười một cách thành thật:

— Không còn gì làm nữa cả. Được hồi lương rồi được giải ngũ với 1.000 quan và một đôi giày. Tôi giúp việc trong hãng Citroën.

— Vậy ai đã dắc dẫn anh để theo dõi vụ buôn lậu đồng bạc Đông Dương?

— Tôi vào giúp việc ở Trung trong pháp ngoại, đổi sang sở hối đoái Chính quốc ở Paris và sau cùng đổi sang Saigon, cũng trông coi về việc hối đoái.

TÀU BAY CHƯA HẠ XUỐNG ĐẤT ĐÃ BIẾT VỤ BUÔN LẬU NÀY

Trước khi đến Cận Đông, Despuech đã rõ manh mối về vụ buôn lậu này. Phi cơ đầu xuống phi trường Karachi. Đến nhà hàng, Despuech thân mật trò chuyện với năm ba hành khách.

Rượu rót vào ly... Vào câu chuyện: — Ông Despuech! Ông đi Saigon làm gì vậy?

— Ô! Chỉ làm việc như một công chức.

Cười đùa vui vẻ...

Nếu như ngài là nhà thương mãi, chỉ hai năm là giàu kék sù rồi nếu



ngài biết buôn lậu đồng bạc.

Despuech vừa cười vừa trả lời: Tôi chỉ còn 4 đô la và một cuốn sách về chuyên môn mà thôi... Nhưng... Despuech đã tìm ra «phương pháp». Đồng bạc Đông Dương còn nằm trong khu đồng quan của Pháp, liên kết chặt chẽ với đồng quan của Pháp. Thực tế và theo đúng luật, việc đổi chác đồng bạc ra đồng quan, nghĩa là vốn Đông Dương ở Pháp, đều được tự do, không phải chịu qua một sự kiểm soát nào cả. Nhưng việc chuyển vốn phải chặt chẽ lệ thuộc vào giấy phép của sở hối đoái Đông Dương.

— Lợi trong việc chuyển ngân đó như thế nào?

— Tùy theo phân số đánh xuống đồng bạc. Tháng 12 năm 1945, một đồng bạc ăn 17 quan. Vốn mua một đồng bạc ở Saigon không quá 6,50 đến 7 quan. Ngài bỏ 1000 đồng ở nhà băng Đông Dương, với giấy phép của sở hối đoái, về Paris ngài sẽ nhận được 17.000 quan (7000 biểu thị giá thiết của đồng bạc và 10.000 kho bạc Quốc gia cho không).

— Lợi trong việc chuyển ngân đó như thế nào?

— Tùy theo phân số đánh xuống đồng bạc. Tháng 12 năm 1945, một đồng bạc ăn 17 quan. Vốn mua một đồng bạc ở Saigon không quá 6,50 đến 7 quan. Ngài bỏ 1000 đồng ở nhà băng Đông Dương, với giấy phép của sở hối đoái, về Paris ngài sẽ nhận được 17.000 quan (7000 biểu thị giá thiết của đồng bạc và 10.000 kho bạc Quốc gia cho không).

CHỪNG BA BỐN NĂM ĐÃ CÓ SỐ TIỀN LỜI VÀI TỶ

— Thật cả là một chuyện đảo điên! — Việc làm hết sức hợp lý. Chỉ cần có giấy phép chuyển ngân, nội ba bốn năm là họ có một số tiền lời khổng lồ hàng tỷ rồi. Sở hối đoái Đông Dương chuyển quyền có thể cho họ giấy phép vì lý do du lịch, sức khỏe, thương mại, và chính trị từ 1.000 đồng cho những người Pháp trung bình đến một triệu cho những người buôn lớn, cho người thủ quỹ của một vài đảng chánh trị...

— Nhưng, cuốn sách của anh không nói đến nguyên tắc về chuyển ngân, một việc hợp lý, nhưng đến việc thực hiện?

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

— Phải rồi! Chỉ cần biết ai đã có tên vào việc chuyển ngân đó, tìm cách lũng đoạn nền tài chánh của nước Pháp, phụng sự cho một đảng chính trị nào, một công ty nào ở trong nước hay ở ngoài nước. Phải tìm biết những giấy phép chuyển ngân hàng tỷ do ai cho phép và của ai được phép. Nếu công việc đầu hơi khó, công việc thứ hai lại hết sức dễ dàng vì chỉ cần đổ cuốn sổ hối đoái là rõ tất. Ngày ấy, tôi chỉ phụ trách một công việc phụ, tuy vậy tôi cũng tìm ra khối việc.

Viết theo tài liệu báo Pháp GIANG TÂN

Rút kinh nghiệm về điện ảnh Việt-Nam

PHẢN ỨNG của DÂN CHÚNG

của HOÀNG THU ĐỒNG



Đi với dân chúng là sống, tách rời dân chúng là chết. Định luật này có thể áp dụng rất đúng với phim Việt Nam đưa ra trình bày trước nhân dân.

Một cuốn phim mà nội dung đi ngược lại tinh thần của đông đảo quần chúng, và kỹ thuật lại phản bội nghệ thuật, thì dù là phim Việt Nam trong bước đầu khán giả Việt cũng khó lòng mà rộng lượng được.

Phim *Bến Cũ* là một bằng chứng cụ thể. Mặc dầu những lời quảng cáo đập thủng đập trống, những bộ đồ của một số cây viết bán mình hoặc vô ý thức xu nịnh, dân chúng cũng không dễ dàng bị lừa gạt được.

Phản ứng của khán giả Saigon đối với phim *Bến Cũ* là một bài học kinh nghiệm quý giá cho các nhà sản xuất phim Việt Nam. Những lời la ó trong rạp đang khi chiếu phim, những sự công phần bỏ ngang ra về, những việc đòi chủ rạp bồi thường lại tiền về... cùng bao nhiêu dư luận bất mãn, đã làm cho cuốn phim vô ý thức này phải vội vàng rút lui khỏi màn ảnh đô thành.

« Vì tự ái dân tộc mà công chúng đã hưởng ứng khuyến khích sản phẩm đầu của điện ảnh V. N. và rồi đây cũng vì tự ái dân tộc mà công chúng phải tẩy chay, đào thải thứ phim có hại đến tinh thần và danh dự của người Việt. » Những lời này, chúng tôi đã viết ra khi nói đến phim « *Bến cũ* » chiếu ra mắt buổi đầu tiên.

Hôm nay, « *Bến cũ* » đã thành một cuốn phim thuộc về quá khứ, nhưng còn để lại một bài học đích đáng cho hạng sản xuất theo con đường này.

Nghệ thuật điện ảnh không phải là món hàng suông cho bọn đầu cơ đem ra đánh đĩ, và dân chúng không dung túng cái trò múa rối xúc phạm đến tinh thần dân tộc.

Phong trào điện ảnh đang bộc phát, các nhà sản xuất đua nhau làm phim cần phải ý thức rằng mình làm phim cho ai?

Sức phản ứng của quần chúng, tức là nhân dân Việt Nam, định đoạt số phận chìm nổi của một cuốn phim

đưa ra chiếu. Vậy thì lẽ tất nhiên đối tượng đề phụng sự của phim Việt Nam phải là khán giả đại chúng Việt Nam.

Ở các nước phát triển mạnh về chớp bóng, mà điện ảnh đã thành một kỹ nghệ lớn lao, người ta cũng nhắm vào đại đa số dân chúng mà làm phim.

Trong hoàn cảnh của chúng ta đang sống, nhất là mới bước đầu làm phim nhà sản xuất lại càng cần phải chú trọng đặc biệt đến sự đòi hỏi của dân chúng. Vì chỉ có dân chúng ủng hộ thì điện ảnh V. N. mới có thể trở nên một kỹ nghệ hẳn hoi được.

« Món hàng phim ảnh » phải đáp lại nhu cầu của « thị trường khán giả tiêu thụ ».

Nhưng phục vụ dân chúng không phải là theo đuổi dân chúng, chiều theo các thị hiếu không chính đáng của khán giả. Đây là cả một vấn đề tế nhị mà các nhà thực hiện phim cần phải có ý thức và kiến thức thì mới thấu triệt được.

Nói một cách tổng quát thì điều kiện cốt yếu của cuốn phim là phải

có một chứa đựng gì, nói lên được một cái gì. Phần *phẩm* của một cuốn phim quyết định sự phản ứng thuận hay nghịch của dân chúng Việt Nam hiện thời.

Cuốn phim phải có giá trị về *phẩm* đã rồi nhà sản xuất mới có thể phát triển về phần lượng của kỹ nghệ điện ảnh.

Một hãng sản xuất không phải chỉ để thực hiện mỗi một cuốn phim, thì trong bước đầu lại càng phải hết sức thận trọng, vì sự thất bại về tinh thần sẽ lỗi cuốn luôn cả phần vật chất căn bản.

Dân chúng vẫn đòi hỏi xem những phim do người Việt tạo tác, nhưng không đòi hỏi thứ phim thực hiện một cách bừa bãi, vô ý thức, chẳng ích lợi gì cho nghệ thuật mà lại xúc phạm đến tinh thần dân tộc.

Trong cuộc chạy đua sản xuất phim hiện thời, các nhà thực hiện hãy trông cái gương *Bến Cũ* để biết đến sự phản ứng mãnh liệt của dân chúng.



ÁP dụng phương pháp xã hội vào việc nghiên cứu sự thể hiện của tâm trạng nhân dân ở trong việc xây dựng và trình diễn hai cuốn phim *Kiếp Hoa* và *Bến Cũ*, kể thử thời phải rút ra được những bài học gì?

1. Tác giả hai ảnh phẩm đó, tuy khác nhau về chi tiết, nhưng đều gặp nhau ở quan niệm nhận xét xã hội qua cái khía hào nháng bề ngoài của nó: cả hai đều phỏ bầy, mặc dầu là hồi hợt thân phận (cái số kiếp) của giai tầng trung lưu Việt Nam, luôn luôn vật vờ trôi dạt, dù ở thời bình hay gặp thời loạn; luôn luôn bị động, dù lúc thành công hay khi thất bại; rút lại là luôn luôn hoàn toàn lệ thuộc vào một sức mạnh (tác giả chưa có ý thức nên cho là một sức mạnh vô hình, siêu nhân loại, nhưng kỳ thực đó chỉ là sức mạnh do một xã hội chưa có tổ chức sản ra thôi), rồi kết cục là đầu hàng sức mạnh đó, để cho anh chàng trung sản phú hộ Thiện đành sụt sùi rồi cô em vợ, còn anh trung sản trí thức Thọ cam rút lui có trật tự rồi thờ dài bên má vợ. Cả hai cuốn phim đều, vô tình hay hữu ý, không giải quyết nổi mối mâu thuẫn chia rẽ cặp Thiện Lan, và cặp Thọ Ngọc, vì cả hai đều không dám dấn động (chỉ chưa dám đòi là đi sâu) đến cái « nhân » — là loạn lý — đã tạo ra cái « quả » là cuộc đời ngang trái của hai nàng Kiều... mất gốc kia. Phải, hai nàng đã mất gốc nghĩa là mất cơ sở sinh hoạt về kinh tế, mà thời tiền chiến đã cung cho mình (một ả là con nhà khá giả, một ả là con quan; cả hai trước đó đều ăn bám vào gia đình cả hai đều không có kế tự lực cách sinh) — nên hai nàng dĩ nhiên là phải vật vờ, trôi nổi cho đến lúc gặp được một bức tường xiêu hay gặp được con... dò cũ.

Như vậy là cả hai cuốn phim đều phản chiếu được trung thành nếp sống của một một giai tầng chênh vênh, giao động của cái thời tranh tối tranh sáng này.

Như vậy là cả hai cuốn phim đều phản chiếu được trung thành nếp sống của một một giai tầng chênh vênh, giao động của cái thời tranh tối tranh sáng này.

BẮT MẠCH VĂN NGHỆ

Ưu điểm của chúng ở đó, và nhược điểm của chúng cũng ở đó, vì chúng đã sao lãng hẳn việc nghiên cứu đến hai giai tầng khác (là vô sản và tư bản) đã và đang là những vai trò chính gây nên cơn khổi lửa hiện giờ. Nhưng đây lại là câu chuyện khác, đây chỉ cần xem xét tâm trạng nhân dân đã thể hiện ra sao ở trong việc xây dựng hai cuốn phim kia thôi? Thì, như đã thấy, hai ảnh phẩm này mới bập bẹ nói được tiếng nói của giai tầng trung lưu lạc ngũ, đang bán khoán lưng túng dò

của Hà Việt Phương

dâm tìm ra lối thoát nào chăng, rồi kết cuộc, đã hoàn toàn thất bại để mà « quay về bến cũ », loay hoay trong vòng lẩn quẩn, không tài nào gỡ nổi cái mớ bòng bong — là mọi tương quan giai cấp xã hội — của số phận con người Tham vọng của chúng, giá trị của chúng là có bấy nhiêu. Đòi hỏi ở chúng nhiều hơn nữa, tức là khách bàng quan mắc vào chứng bệnh chủ quan: với nhân sinh quan với chủ trương cố hữu của mình, hằng kim Chung và hằng An pha chỉ có thể sản ra những tác phẩm như thế thôi vậy.

Đó là về việc xây dựng. Bây giờ đến việc trình diễn.

2. — Nghệ phẩm ấy, chỉ tiêu biểu cho hành phần trung lưu, thế tại sao lại được nhân dân đông đảo tán thưởng, nhất là đối với « *Kiếp Hoa* »? Giải đáp chót lọt được câu hỏi này thì tạm gọi là án mạch nổi tâm trạng dân mình, trong lúc này: Người mình đồ xô đi xem K.H. và, trong bữa đầu, chịu xem B.C. trước hết vì lòng *tự ái dân tộc*. Vì tự ái dân tộc, nên cụ già đã bảo: « Cho tao đi coi, xem người mình đóng phim thế nào? Đói già mà! » Thế là cụ đi xem, cũng như muôn ngàn cụ khác, ông khác cô cậu khác.

Vì tự ái dân tộc, nên có lắm người sành phim ngoại quốc mà cũng « tạm gác Limelight đấy! mợ cho con nó đi xem *phim của mình* đi đã! » Thế là « mợ cho con nó đi », cũng trăm ngàn mợ khác — để rồi lúc về có bắt mần, rồi cãi cọ nhau đến vỡ bát vỡ đĩa, thì đó lại là chuyện khác. Vì tự ái dân tộc mà ngay đến các nhà phê bình xưa rầy nổi tiếng là khát khe cũng « nới tay » hết mực « để cho nhân dân hãnh diện một chút, mặc dầu là nếu bỏ quan điểm dân tộc đi

thì riêng tôi, tôi phải... thủ tiêu cái trò phản tiến hóa ấy đi, ngay từ trứng nước... ».

Vì tự ái dân tộc mà ngay đến nhà sản xuất ra các « trò » ấy cũng đã tuyên bố công khai rằng: « Minh chưa có phim nên dành cho phim đầu nó ra như thế vậy... chứ phim thứ nhì của chúng tôi mà còn... như thế nữa thì chúng tôi, chính thân sẽ cho nó... về vườn a. »

Như vậy thì, rút lại, dịch vì tình thần dân tộc quật khởi mà đồng bào Nam, Bắc và rồi đây cả đồng bào

Trung, Tây nữa) đua nhau đi coi K.H. và B. C. xem *người mình* đã viết được chuyện phim, đã quay được phim, đã đóng được phim ra trò chưa?

Có thể thôi. Thi đồng bào đã thấy gì?

Đồng bào thấy rằng: mình đã có diễn viên đủ sức đóng được phim (chừng cỡ rõ rệt là Kim Xuân và Bích Ngà); mình đã có nhà chuyên môn khá khả đủ sức quay phim (như người quay đoạn đầu cuốn B.C.); Còn về chuyện phim thì thực tình, ngoài cái phần chú trọng một cách đại khái vào đời sống thôn ở ra, quả là tác giả hai cuốn phim lạc lõng vào một thế giới « lều bều », thế giới — tuy hào hoa phong nhã bề ngoài, nhưng bề trong thì thối tha như nhớp thế giới « xuống dốc » không phải là phản ảnh trung thành, không phải là hồi quang thăm thẳm của dân nhân V.N. ở cả hai bên nhịp cầu. Cho nên, cốt truyện không gây nổi cảm tình nồng nhiệt của đồng bào, không khơi thoát được nguồn thiện ý sẵn có của đồng bào đối với nghệ phẩm đầu tiên.

Đồng bào còn thấy gì nữa!

Sau khi tự nhủ: « À, ra người mình cũng có kẻ đóng phim ra trò được đấy nhỉ? » sau khi tự hào: « *Kiếp Hoa* chiếm được kỷ

lục về số khán giả — vượt hẳn cả *Quovadis*, lẫn *Limelight* — như thế có nghĩa là người mình ai nấy đồng lòng nâng đỡ nghệ thuật nước mình rồi, còn gì nữa? », và sau khi thỏa (xem tiếp trang 31)



LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH

Lý thuyết và thực hành

do các nhà chuyên viên điện ảnh ngoại quốc và Việt Nam phụ trách về đủ các ngành:

- Phụ lục đạo diễn (Assistant metteur en scene.)
- Quay phim (Cameraman)
- Viết chuyện phim (Scénariste)
- Bài trí (Décorateur)
- Diễn viên đóng phim (Artiste de cinéma)
- Hóa trang (Maquilleur ou maquilleuse)
- Viết đối thoại (Dialogniste)
- Nối phim (Monteuse)
- Viết đối thoại và phân cảnh (Dialoguiste avec découpage)
- Thơ ký quay phim (Script-girl)

LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH giúp những bạn xa gần muốn làm việc cho nghệ thuật thứ bảy có thể theo đuổi ý nguyện của mình một cách dễ dàng. Học phí rất hạ.

Học viên muốn ghi tên và biết rõ điều kiện nhập học xin viết thư về:

Ô. HOÀNG TRỌNG MIÊN
117, Đại lộ Trần-Hưng-Đạo — Chợ Quán
chuyên giao lại cho

« LỚP HỌC ĐIỆN ẢNH »

LỜI TÒA SOẠN — Sau bài của bạn **Vị Hoàng**, đến quan điểm của bạn **Hà Việt Phương**, kỳ này chúng tôi đăng thêm ý kiến của bạn **Lưu Nghi**, để mở rộng thêm đường dư luận về cuốn phim **LIMELIGHT**. Ý kiến của ba tác giả khác nhau, có chỗ chống đối nữa, song đều cùng chung một mục đích xây dựng, nên tòa soạn đăng tải để ghi một cuộc bàn luận có ý nghĩa về văn nghệ.

BẠN **Vị Hoàng** nêu ra câu hỏi: « Phim **Limelight** thành công hay thất bại? » trong **Đời Mới** số 85. Bài của bạn **Vị Hoàng** đã trả lời: **Phim Limelight** không thành công. Vì những điểm:

1) « **Charlot** đã mất bản sắc riêng biệt của mình rồi. »

2) « **Charlot** đã làm một việc mà không một người nghệ sĩ nào nên làm là biểu lộ sự hèn học, bất mãn. Do đó: thể quần bình của một tấm lòng mất trong việc đời, mất luôn ở màn ảnh »

3) « **Cái** định mâu thuẫn trời lên trong lớp tâm cần cỏi: **Charlot** muốn làm cho ta thấy một nghị lực có thể khiến cho nghệ sĩ xấu số nổi tiếng. Nhưng, chính trong vai vua hề về giá, ông vẫn uống rượu để quên đời mà không thể nào chữa được. »

4) « **Trước** khi chết, ông bắt người ta cho ông quay mặt ra với đám người mến mộ ông để chứng kiến cái vàng hào quang vừa vật người trở lại. » **Như** thế nghĩa là: **Nhà** nghệ sĩ trừ danh khi nhắm mắt, than ôi, đã đòi cho mình những danh vọng cá nhân không phải chỗ. »

Và sự đi **Charlot** phạm vào những điểm ấy, vì « Ông ta chưa sống với khối lửa » cho nên chỉ mới có tâm lý nhân loại qua sự cảm nghĩ riêng ông, qua sách vở. »

Tôi xin nói ngay rằng tôi không đồng ý với bạn **Vị Hoàng** một điểm nào cả.

1) Trong **Limelight**, **Charlot** không mất bản sắc riêng của mình. Vì sao? Theo bạn **Vị Hoàng**, bản sắc của **Charlot** là diễn mà không cần tả, lời cuốn mà không cần bình giải. Thì đây, tuy rằng **Charlot** có dùng những lời nói để nêu một lý thuyết dạy đời, nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng lý thuyết dạy đời trong **Limelight** thoát ra từ những hành động nhiều hơn là lời nói: cứu giúp nàng và nữ chân đời; hồi tưởng thời hưng thịnh của mình; đau đớn và thất bại; người nghệ sĩ bạn cụt tay giúp tiền ông; dù bị thất bại, vẫn đeo đuổi nghệ thuật đến lúc thành công; hy sinh « phần giá » của mình để xây dựng hạnh phúc của tuổi trẻ (nàng và nữ tài non và chàng nhạc sĩ nổi tiếng); sắp chết mà vẫn còn tha thiết muốn nhìn lần cuối cùng nàng và nữ trong ánh sáng sân khấu huy hoàng. Những động tác tinh tiết ấy, theo tôi, nói nhiều hơn là những lời nói. Lời nói của **Charlot** ở đây chỉ để làm sáng tỏ thêm vấn đề và truyền cảm thêm cho khán giả.

Từ xưa đến nay, hề nói đến **Charlot** là người ta nghĩ ngay đến một người mặc áo phọc đen, đội mũ « quả dưa », đi chân chữ bát, có một nhúm râu dưới cằm; vẻ điềm để nhớ hơn: mỗi động tác của **Charlot** làm khán giả mũi đến chảy nước mắt, từ đầu đến cuối phim. Trong **Limelight**, chúng tôi không hề thấy cái « hình ảnh » quen thuộc ấy của **Charlot**: mà từ đầu đến cuối phim, chúng ta cũng không có dịp

Thảo luận về cuốn phim

NGHỆ SĨ CÓ QUYỀN BẤT MÃN KHÔNG?

Limelight

trời lên rầm rập. Cái cười ở đây, sâu xa, kín đáo và thấm thía hơn nhiều. Cười chua chát. Hoặc là người xem có thể khóc nhiều hơn là cười.

Limelight khác hẳn tất cả những phim trước của **Charlot** ở chỗ nếu vịn vào đây để nói rằng **Charlot** đã mất bản sắc của mình, thì tôi e không được đúng.

Theo tôi, bản sắc của **Charlot** là làm cho nhân loại cười với những hành động hợp lý hay vô lý: tuy thế trong bản thân của mỗi hành động ấy vẫn mang một chút gì cay chua của thể sự, nhân quần. **Charlot** viết, dựng, đóng **Limelight**, dựa trên kinh nghiệm cuộc đời nghệ sĩ của ông, trên những sự va chạm với ngoại cảnh, ... nghĩa



là dựa trên sự thật rất nhiều. Và sự thật của cuộc đời — nhất là đối với giới nghệ sĩ — thường không là chua chát.

2) Theo bạn **Vị Hoàng**, « người nghệ sĩ xứng đáng phải là người không có quyền bất mãn ». Tôi nghĩ khác hẳn.

Đến nay, chắc ai cũng đã công nhận rằng văn nghệ không thể ly khai với cuộc đời; nghĩa là nhà nghệ sĩ phải sống trong nếp sống của xã hội, dù muốn dù không. Mà xã hội, tất nhiên phải có những cái hay, cái đẹp mà cũng có những ngang trái, bất công nếu không bất công cho tất cả giai cấp, thì cũng bất công đối với 1 hạng người. Những trạng thái ấy của xã hội đập vào tim, vào óc con người và gây phản ứng. Phản ứng của văn nhân, nghệ sĩ là đề ra những tác phẩm. Nếu nhà nghệ sĩ thấy đời đẹp, tác phẩm đem lại vui tươi. Nếu nhà nghệ sĩ gặp phải những cái xấu xa của đời, thì tác phẩm sẽ chứa đựng những cái xấu xa ấy.

Nếu định nghĩa bất mãn là không bằng lòng với người với sự việc nào đó v.v... thì nhà nghệ sĩ có quyền nói viết đến những cái gì mà họ không bằng lòng. Nói rõ hơn nhà nghệ sĩ có quyền bất mãn, và tác phẩm của họ có quyền chứa đựng những bất mãn.

Còn bất mãn có đúng không? Đó là việc khác. Nếu nêu rõ lên những bất mãn của các nhân vật mình đề nói đến sự bất mãn của một lớp người và nếu sự bất mãn không thiên lệch không sai

lầm thì nhà nghệ sĩ ấy rất là xứng đáng và lại là nhà nghệ sĩ chân chính nữa.

Sự bất mãn của **Charlot** có chính đáng không, tôi sẽ nói dưới đây. Để kết thúc điểm này, tôi chỉ xin nói rằng: nếu nhà nghệ sĩ không có quyền bất mãn thì **Despuech** không viết được quyển « **Buồn** lậu đồng bạc Đông dương ». Tập sách nhỏ ấy chính là chứng từ sự bất mãn của **Despuech** đối với hành vi tồi bại của những kẻ có quyền hành và lợi dụng quyền hành. Bất mãn không thiên lệch, không sai lầm, không vị lợi cá nhân là một điều thúc đẩy con người tiến bộ.

3) Bạn **Vị Hoàng** nêu lên hai sự việc: **Charlot** muốn con người nghệ sĩ phải có một nghị lực để thành công; và chính **Charlot** lại không có nghị lực bỏ rượu. Và cho đó là **Charlot** tự mâu thuẫn với ông. Tôi thiết nghĩ: cái sự uống rượu của **Charlot** chỉ là một thói quen của nhà nghệ sĩ, như **Balzac** phải mặc « robe de chambre » mới viết văn được; như thi sĩ **Yên Lan** phải nằm sấp mới ngâm thơ được... Huống nữa, chính **Charlot** đã thú nhận rằng có uống rượu, ông đóng trò mới hay, nghĩa là đó là một phương tiện để giúp ông thành công.

Charlot, **Balzac**, **Yên Lan** có thể không đủ nghị lực chữa bỏ thói quen của mình, mà vẫn có đủ nghị lực để thắng những thiếu thốn vật chất những thói quen và những hoang về tinh thần để đạt đến mục đích. Mỗi văn nhân nghệ sĩ đều có những thói quen, những cái tật đặc biệt của họ. Thế thì hỏi không có đủ nghị lực để loại trừ những thói quen ấy, người văn nghệ sĩ có thể có đủ nghị lực để thành công không? Hỏi thế là đã trả lời. Trả lời rằng có. Và đó là sự thật thường thấy trong giới nghệ sĩ.

Vì thế, theo ý tôi không có gì mâu thuẫn cả.

4) Bạn **Vị Hoàng** viết: « Khi gần chết, **Charlot** bắt người ta cho ông quay mặt ra với đám người mến mộ ông để chứng kiến cái vàng hào quang vừa bật ngược trở lại » để nhắc khi người ta khiêng **Charlot** vùi xác kẹt trong cái trống lừng, ra trước công chúng.

Đề làm gì? Theo chuyện phim đề **Charlot** ra nói thêm một câu: « **Đáng** lẽ tôi phải công hiến bà con nhiều trò vui nữa, nhưng... tôi bị mắc kẹt trong cái trống này rồi. »

Câu nói ấy là một câu hài hước. Hài hước đến cái phút cuối cùng của ông. Chứ không phải với bộ mặt vênh váo rằng: ta thành công đây. Nếu hiểu như thế, thì cũng tội nghiệp cho một nhà nghệ sĩ có công với nhân loại.

Nhưng, nếu thành hoặc, chúng ta cứ cho rằng trong thâm tâm, **Charlot** muốn ra mặt trước sân khấu để chứng kiến cái phút vinh quang của ông, một cách khiêm tốn như thế, thì tôi tưởng không có gì đáng trách lắm.

Cái phần thưởng tinh thần đáng giá nhất của một văn nhân nghệ sĩ là thành công; trong **Limelight**, **Calvero** (**Charlot**) đã bị thất bại nặng nề, nhục nhã, nay đến khi gần chết, lại thành công rực rỡ. Thì cái phần thưởng tinh thần lại càng tăng thêm lên gấp bội. Trước khi chết, nhà nghệ sĩ muốn hưởng một chút theo dõi, cũng chỉ là điều xứng đáng và chính đáng. Huống nữa, nhà nghệ sĩ **Calvero** (**Charlot**) không tỏ thái độ kiêu hãnh chút nào.

Y thức và hành vi ấy, tôi thiết nghĩ: rất là thông thường và rất « người » vậy. (Không phải là người tầm thường!).

(đọc tiếp trang 32)

ĐỜI MỚI số 87

Ông **M.T.H. Saigon**. — Tôi có một cô em gái rất thông minh, đẹp, có học nhưng cũng vì sự thông minh đó nó đã biến thành một loại thiếu nữ lãng lơ, lơ đãng. Nó không thực tâm yêu một người đàn ông nào cả nhưng nó lại la được với mọi người đàn ông mà nó quen biết và sau cùng thế nào nó cũng để lại cho người ta sự thất vọng ghê sợ. Qua những cuộc di cư, tản cư, hồi cư, gia đình tôi mang nó tới đâu là ở lâu tiếng tăm của nó nổi dậy như sóng cồn và người ta liệt nó vào loại hồ ly hiện thành người như trong **Liều** trai chí dị của **Bồ** tàng **Linh**. Tôi buồn khổ lắm, viết thơ yêu cầu ông mách giùm một phương pháp giáo dục vì tôi thấy vực sa đoạ đã gần tương lai nó lắm.

TRẢ LỜI: Thú thật với ông rằng về vấn đề này tôi chưa có kinh nghiệm gì lắm vì tôi chưa hề có vợ hay con ở trong trường hợp của cô em ông. Nhưng vì thông cảm được nỗi đau lòng của ông, tôi không ngần ngại giúp ông mấy ý kiến sau. Theo thói thường, hẳn bệnh chứng đã trầm trọng quá, người ta tất phải dùng những vị thuốc thật công phạt cũng như muốn cải tạo một xã hội mục nát, dĩ nhiên lâu lâu người ta phải dùng tới kỹ thuật sắt thì mới mong để nên nổi những cái tinh vong mạng đã quen thói lâu ngày.

Ông phải chia chương trình giáo dục ra 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất ông phải nhắm vào một lỗi gì của cô em, trừng phạt thật nặng, tước hết tất cả các thứ quần áo sang trọng chỉ cho mặc những quần áo tồi tàn nhưng lúc đi, lúc về phải lهن thật đúng giờ và bao giờ cũng phải về nhà trước giờ trưa bỏ vào chuồng.

Qua một thời gian, ông lại tìm một lỗi nào đó của cô em trừng phạt nặng để mở màn cho giai đoạn thứ hai, giai đoạn cấm ngặt không cho đi ra khỏi nhà rồi ông đem ra những sách vở tiểu thuyết đứng đắn cho đọc bắt làm việc thật nhiều và tìm cho cô em những người bạn tử tế lễ chức sự gan dạ học tập nghề nghiệp.

Khi nào thấy cô em đã có vẻ chịu khuôn phép, đã có vẻ say mê với công việc hằng ngày, ông chuẩn bị khai mạc giai đoạn thứ ba, giai đoạn giả chông, nhưng cần tránh xa những ông chồng thật thà, hiền lành, ba phải vì ngựa bắt kham cần phải có kỵ mã lãnh nghề.

Nếu tiến hành đúng qui tắc như thế thì một ngày gần đây chắc chắn cô em ông sẽ không còn đem đau khổ lại cho nhân loại nữa.

Ông **Nguyễn xuân Hán, Bentre**. — Trong kỹ thuật chiến đấu của **Bộ** binh, kỹ thuật gì quan trọng nhất trong chiến tranh tới tận?

TRẢ LỜI: Kỹ thuật đào hầm hố, chiến đấu trong hầm hố và kỹ thuật vận động bằng đường bộ là kỹ thuật quan trọng nhất của bộ binh trong chiến tranh tới tận.

Ông **Bạch Hồng**: Đề là đạo sao lại « tùy thời hành đạo nếu đã tùy thời sao gọi là chân tu? Như ông đã trình bày ở số báo 84.

TRẢ LỜI. — Đạo là gì? Phải chăng là con đường giúp đời, mà đời thì biến đổi

ĐỜI MỚI số 87

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC của Hồng Nam



luôn, ngày trước không giống ngày nay, vậy thì kẻ thành thật theo đạo là kẻ muốn giúp đời, muốn giúp đời thì phải tùy bệnh căn của thời đại chứ! Tin đạo mà không giúp đời là hạng thầy thuốc mà không chữa bệnh, chữa bệnh mà không biết tùy căn bệnh của thời đại mà cứ cố chấp, cứ lạc hậu, đời bị bệnh lao mà cứ cho uống thuốc tim, có phải kẻ theo đạo đã mang họa lại cho đời không? Thầy thuốc đã không cứu được người mà còn đưa mình đi ở tù nữa chứ!

Ông **Nguyễn cửu Đăng Huế**. — Vợ tôi vì không có con sinh buồn phiền sa nào cũng có bạc. Tôi khuyên răn mãi mà vợ tôi vẫn không nghe có người khuyên tôi nên ly dị có nên không?

TRẢ LỜI. — Nếu vợ ông bị què chân què tay, ông có nghĩ tới chuyện ly dị không? Nếu ông là người đứng đắn thì chắc ông trả lời là không, vợ ông sa vào vòng cờ bạc tức là vợ ông vừa bị tàn tật về tinh thần. Vậy thì ông cũng đừng nên nghĩ đến chuyện ly dị, tội nghiệp người ta **Phu** thế chi đạo ấy mà.

Ông nên dời nhà đi chỗ khác, chỗ không có bạn cờ bạc không nên, thuê đầy tớ, giao cho vợ nhiều công việc và cắt chức thủ quỹ của bà vợ đi. Ông nhờ thầy thuốc khám xét cơ thể cả vợ chồng xem vì lý do nào mà muộn con.

Bạn **Vô Danh**. — **Đời** Mới số 85, trong câu trả lời cho **Lê** thanh **Nam** ở **Huế**, theo sự hiểu biết của tôi, ông đã phân tích đúng theo nhà triết học thực nghiệm, nhưng sao ông lại dùng các danh từ hợp lý và phi lý, có thể dùng hai chữ chính xác phụ có được không?

TRẢ LỜI: Đúng lắm — nhưng chúng tôi đã cố lần tránh đi. Hoàn toàn đồng ý với bạn.

Cô **Hoàng** thị **Lê** **Nga**. — (Bắc Việt) **Thầy** em là một nhà nho, chuyên môn về tư duy

tam tông của **Khổng** **Manh** em thấy cái đạo lý ấy hình như lạc hậu rồi. Em rất hoang mang trước những luận điệu giáo dục của thầy em vậy. Em nên suy nghĩ thế nào cho hợp với lịch sử tiến hóa của xã hội?

TRẢ LỜI: Luận lý tam tông là cơ sở chế độ gia đình vẫn còn trong xã hội của chế độ gia đình, hiện nay ta và có lẽ nó sẽ còn mãi mãi vậy thì luận lý tam tông vẫn còn là thứ luận lý của những phụ nữ tiền bộ. Vì sao? Vì lúc còn bé, cô không theo cha thì lấy cơm gạo đâu để ăn học để khôn lớn? Lớn lên không theo một chồng lại theo nhiều chồng hay sao? Vì dụ mỗi người đàn bà có chừng một đại đội chồng chẳng hạn thì e rằng không tiện lắm. Còn chồng chết có nên nuôi con hay không, có nghĩ xem có nên không? Tiến bộ quá trốn thành ra thoái đã, dịch cũng tắc biến mà!

Ông **Lê** **chương** **Dương**, **Nam** **Việt**. — **Báo** **Mỹ** (**Thông** tin tuần báo) viết về Đại hội Toàn quốc như sau: Đa số đại biểu là những phần tử tốt, dưng **Báo** **Đại** đã chọn để phát biểu ý kiến về việc đàm phán với **Pháp**. Nhưng đại hội đã bị một số nhỏ các phần tử kháng chiến hồi cư lôi cuốn nên mới có hai kiến nghị như vậy. Việc ấy có đáng sự thực không?

TRẢ LỜI. — Trong hội nghị những phần tử quốc gia không kháng chiến chiếm đa số, những phần tử kháng chiến chiếm một số lượng rất ít ỏi. Nếu bảo đa số bị thiếu số chỉ phối thì chắc đa số đó đã đồng ý với thiếu số. Tất cả họ đều đồng ý với nhau rằng: Việt nam phải độc lập hoàn toàn và không gia nhập Liên Hiệp Pháp hiện tại. Khi một việc mà cả hai bên cùng đồng ý thì có ai chi phối ai nữa đâu? Hội nghị đó chỉ bị một kẻ chi phối, kẻ đó là toan thể dân chúng Việt nam.

Ông **Ngô** **thanh** **Danh** **Huế**: Là một giáo sư, tôi giảng dạy rất tận tâm nhưng tôi thấy học sinh của tôi chậm tiến bộ lắm, tôi sinh hoạt nghị năng lực sự phạm của tôi. Ông **Hồng** **Nam** có thể giúp tôi lý kiến gì không?

TRẢ LỜI: **Hoan** hồ tinh thần trách nhiệm của ông, muốn học trò chóng tiến bộ xin ông áp dụng năm nguyên tắc cốt yếu này trong phép diễn giảng.

1) **Trật** tự hóa lý thuyết: Phải sắp đặt bài giảng cho có lớp lang.

2) **Giản** dị hóa ý tưởng: Ý tưởng của mình phải được gạt bỏ bớt những cái gì phức tạp.

3) **Hấp** dẫn hóa thái độ: Thái độ phải lúc nghiêm, lúc vui cho học trò khỏi ngủ gật.

4) **Cụ** thể hóa ví dụ: Phải đặt nhiều ví dụ và những ví dụ đưa ra phải có thực trong đời sống.

5) **Cô** đọng hóa kết luận: Bài giảng phải được kết luận trong những câu những chữ rất ngắn để học sinh dễ nhớ.

Ông phải tâm nhiệm vụ đã hướng dẫn hơn là nhiệm vụ nhồi sọ.

(xem tiếp trang 31)



ÁO GẤM

Từ đầu mùa Thu tôi về thăm Kinh thành.
 Gió may đến chậm
 Nàng bước cao sang trên vĩa hè nắng ấm
 Áo lên vàng — Hoa cúc nở xuân xanh.
 Im nghe rờn-rợn đấng trịnh,
 Nhịp nhàng vũ khúc Thanh-bình bước chân.
 Nàng hoan hô giữa Hội Hoa-đăng,
 Tay trắng đong đưa nét ngọt lành.
 Nhấp nháy nàng cười theo tứ chiếng,
 Gót giày tùa bắt vận âm thanh.
 Song song quá lắm,
 Bối lửa sao nhiều.
 Cổ cà-phê một chiều nghe thấy đắng,
 Kính kỳ sáng rực những sa kiêu.
 Quê tôi ở một châu thành bé nhỏ,
 Tráp trùng sa mạc Uếp hoang liêu.
 Vắng nơi đây cũ mẫu xanh cây cỏ,
 Mùa Thu sang trên những mái tranh nghèo.
 Ở nơi đây, sóng bể,
 Ở nơi đây, cát vàng.
 Ở nơi đây bóng đoàn thuyền in sóng nước.

Cánh tay người khao khát Mẹ Trưng-Dương.
 Nơi đây ngọc ngà kim tiền,
 Kính đô xa lắm vàng son ngập ngừng.
 Nàng là con gái của Giai nhân,
 Đà bao xưa Nàng không mơ Châu Trần
 Xa hoa đến gót rời kình kiêu,
 Áo gấm Nàng may đã mấy lần.
 Lướt là giăng mắc nhiều hơi hướm,
 Sóng sánh men tìm dáng khêu thân.
 Hãy đưa chửa cạn lời tương ngộ,
 Ngơ ngác nhà kia ngó pháo hồng.
 Nàng cười tất cả đều ngu dại,
 Tất cả đều quý dưới gót chân.
 Trường an ai uống rượu hồng.
 Tôi nghe như cả tâm tình mình đau.
 Quê tôi ở cố những nàng con gái,
 Tình duyên phôi khi tóc vấn mái đầu.
 Vành khăn chất phác,
 Chiếc áo thâm dài lịch lạc,
 Thẹn thàng mừng, chủ về đón cổ dàu.
 Từ đầu Thu tôi về thăm kinh thành,
 Rao rục,
 Bụi phấn hoa bốc cao tận mái lầu.

HÀN SINH

Bài ca thời loạn

Máu còn nóng chẳng, mắt còn sáng chẳng?
 Trâu ngựa giơng xe có hồn có tử?
 Trí còn nhớ chẳng, lòng còn thương chẳng?
 Râu tóc làm bờm dói cơm nhạt muối?
 (Bài ca Trương sơn)

Loạn ty: hồn ta bốc lửa,
 Tiếng canh cưỡi ủa trắng ngà,
 Báo sáu lòng trai thế hệ,
 Còn chẳng nhịp sống hài hà?
 Này nhớ mùa xưa nắng biển,
 Ruộng xanh chấp chới cánh cò,
 Gió ngọt, chim hiền khúc khích,
 Bờ trắng tình từ câu hò,
 Này yêu áo nâu, chân đất,
 Bàn tay cấy tròn ấm no;
 Bóng tre dịu tình chất phác,
 Thanh bình sông về quanh cò.
 Này kinh dục vọng về ngôi,
 Mắt hào bạo tàn quý sử,

Linh hồn vất bỏ chợ đời,
 Đâu đến thiên đàng, địa phủ.
 Này cầm dao phanh bụng mẹ,
 Tay nào da nào xé nhau?
 Rụng sung dẫu lâu con trẻ,
 Thú nào, miệng nào cắn đau?
 Này hồn đồng hoang, cổ rậm,
 Con côi, vợ khuất, cha già,
 Áo tả song kê áo gấm,
 Mặt gầy đối diện lâu hoa.
 Mà thương cho người cho ta:
 Máu me quay cuồng chân vạ;
 Ván cờ há ngã nước hòa,
 Tình ra: sóng ngẫu, núi lở!
 Mà thôi còn diễn còn xem,
 Gió tốc, dầu kính vẫn gió;
 Mắt lăm hẫy khỏa nổi niềm,
 Ít ra thỏa hồn một thửa.

ĐOÀN THỂ HANH



I.- Âm thanh và cây đàn

XÉT lại lịch sử âm nhạc của loài người và riêng của dân Việt Nam, chúng ta có thể phân nhiều loại: từ những điệu hát, hò, trong dân gian đến những điệu múa, trống, ken, với vô số nhạc khí đủ màu sắc, tùy sở thích và sáng chế của từng dân tộc. Các dân tộc, trải qua lịch sử, đều tùy thuộc ở hoàn cảnh và phương tiện sinh sống mà tạo nên những nhạc khí hợp thời để thỏa mãn nhu cầu về nhạc của họ. Cây đàn cò, đàn độc huyền ở Việt Nam là sản phẩm của thời mà nền kinh tế Việt Nam còn dưới mức thấp nhứt, nền kinh tế phong kiến nông nghiệp. Vì sao người xưa tạo nên những nhạc cụ như thế? Điều kiện tạo nên đàn cò tất là điều kiện kinh tế, cũng như vài thế kỷ gần đây, ta có đàn piano, mando, violon v... v... là nhờ nền kỹ nghệ văn minh vậy. Chính những nhạc khí cần thiết ấy làm thỏa mãn tâm hồn của con người.

— Trước khi có nhạc cụ để diễn đạt tâm hồn hay ý nghĩa của cuộc đời, loài người còn lạc hậu chỉ có thể dùng tiếng nói, bộ điệu, tiếng động làm âm thanh. Vì thế nhạc khí là sản phẩm của từng thời đại nhân dân dùng để tiếp vào lời nói, lời than thở, oán hận, hay uy nghiêm, hùng tráng. Cây đàn có giá trị to đùng lời nói, ngôn ngữ, thay thế cho gân guốc con người để thỏa mãn nhu cầu ý chí và tình cảm của họ. Đàn kèn, trống, chiêng, mõ v... đều có giá trị từ việc diễn đạt những lời ngâm, hò rất thô sơ, đến việc thâm nhập vào thế giới cao siêu của trí tưởng tượng con người. Sự biến thể của tư tưởng, lời nói, giọng hát vào cây đàn, kèn trống... cấu tạo nên âm thanh và tiết tấu vô cùng tế nhị, khi con người bắt đầu vào địa hạt nghệ thuật. Từ đó người ta mới tạo ra những luật cấu tạo và biến thể của âm thanh, nó thành một khoa học thường thức phổ thông, hay thành những bản nhạc dài hoặc ngắn bất hủ của một thời đại.

Nhưng xét lại cơ sở của âm thanh hay âm nhạc, vẫn là cơ sở của tư tưởng, ý chí, hành động, của ngôn ngữ. Mà cơ sở của tư tưởng ngôn ngữ là Con Người trong hoạt động sinh sản xã hội. Con người muốn thỏa mãn tâm hồn đã sáng chế nhiều dụng cụ từ thô sơ đến tối tân, phải chăng đã làm chủ được những khí cụ ấy? Khi nó đã thâm nhập vào người và biến thành âm thanh?

— Không! cũng có lúc, trong lịch sử nhân loại và trong đời thường, trí tưởng tượng và ý chí của con người

không còn lãnh mạnh nữa. Nghệ sĩ như điên cuồng trong xã hội tụy văn minh nhugg vô tổ chức và trụy lạc. Quái tượng của nhà nghệ sĩ, nạn nhân của xã hội đau khổ là những âm thanh phờ tạp, câu kỳ. Những phái như Impressionisme, Symbolisme... là hình ảnh của tâm hồn bệnh hoạn ấy. Nhạc sĩ tuy có tài diễn tả cao siêu và càng cao siêu hơn, thì bệnh ẩn tượng của họ càng trầm trọng bấy nhiêu.

Họ càng bị lệ thuộc vào cây đàn mà cơ sở ngôn ngữ và tình cảm con người đáng phải làm chủ những ngón tay lanh lẹ làm chủ những âm thanh thật của Người. Cây đàn vi như cục bột mà nhạc sĩ có thiên tài có công nắn thành cái bánh ngon! Đàn phải là cơ sở để phát triển tình cảm đến mức cao độ nhưng có lúc với con người bệnh hoạn, ẩn tượng là cơ sở phá hoại tình cảm của họ.

Trong lịch sử cổ điển và hiện đại của thế giới, có những thiên tài như Mozart, Beethoven với bao hồn nhạc linh động phong phú, mà người thường không thể hiểu nổi. Chúng ta không thể nắm chung một thời đại nào để phê phán tâm hồn của từng nhạc sĩ thiên tài một cách quá mau lẹ được.

Con người vừa tốt cũng vừa xấu và trong thời đại nào cũng có anh hùng và tiểu nhân! Cho nên từng tác phẩm của một thiên tài nào, ta cần quan sát thật khách quan, khoa học, không cứ nhạc của Mozart thì bản nào cũng tuyệt và bất hủ? Theo chúng ta tuyệt và bất hủ là khi nào cơ sở tư tưởng và tình cảm của hồn nhạc là cơ sở của con người lãnh mạnh và biểu dương được hoài vọng của một thời đại tốt đẹp. Nếu không thì « tuyệt » và « bất hủ » chỉ là những lời rỗng tuếch vô nghĩa và ngớ ngẩn làm sao! Nó chỉ để sùng-bái một cách mù quáng, vô ích hay lợi dụng để thỏa mãn lòng vị kỷ cá nhân thôi.

Tóm lại, âm thanh là kết quả sự diễn đạt tư tưởng, tình cảm, ngôn ngữ của con người. Đàn cũng dụng cụ khác như trống kèn, chiêng mõ... là phương tiện để thay lời nói, giúp giọng hát và phát triển nó làm thỏa mãn giác quan con người.

Con đường sáng tạo Dân Ca Việt Nam là con đường chúng tôi đặt ở đây, một cơ sở nhân bản cấu tạo âm thanh.

SÁNG TÁC DÂN CA

II.- Dân ca là nhạc để hát

DÂN CA là nhạc để hát. Nó phải dựa trên cơ sở cấu tạo âm thanh cho hợp với cường độ người Việt nam. Những lối hò, ngâm ở Việt Nam thật rất hợp cho người Việt nam. Những âm thanh phát triển trên lối hò hát, ngâm, chắc sẽ hợp cho người Việt nam. Ta có thể dùng kỹ âm pháp của Âu Tây để ghi lại những

CỦA TRUNG ĐỨC

giọng này. Ta cần có công phu nghiên cứu những điệu xưa để lại của từng địa phương Trung, Nam, Bắc đều khác nhau.

Đi tìm những giọng hợp cho dân tộc, mới là bước đầu của việc sáng tác dân ca. Trong muôn ngàn hình thức, việc cấu tạo thành bài hát còn đòi hỏi ở nghệ sĩ biết để vào một tâm hồn, gọt đẽo câu nhạc cho suôn và tự nhiên. Muốn để vào một điệu rumba, tango... cũng chưa gọi là dễ dàng, huống chi phải viết câu nhạc thế nào cho quần chúng hưởng ứng được, cảm thích được?

Và lại Dân Ca là lối nhạc để hát, giọng hát của con người, tự nhiên hơn hết là được diễn đạt ngoài trời bao la, không thể bị uốn nắn và lệ thuộc vào cây đàn trong lúc sáng tác. Nói thế không phải nhận rằng ta không còn cần dùng đàn để sáng tác nhạc. Đàn rất cần cho ta nghiên cứu kết cấu của âm thanh, giọng này với giọng kia hòa lẫn nhau thế nào, thế nào là đẹp, thế nào không êm tai? Đàn rất cần hơn nữa khi ta nhớ nó để cùng phụ họa và diễn tả một bài hát nào. Nhưng đàn không thể làm cơ sở để phát triển nguồn hứng, để sửa cách hành nhạc. Vì đàn là phương tiện vật chất, tư tưởng và tình cảm là ở con người. Nghệ sĩ là cơ sở của hồn nhạc. Nghệ sĩ không phần khờ làm sao tìm hứng trong những « nốt » đàn bằng « gỗ » được? Nếu bản nhạc viết ra bằng sự sắp đặt có trật tự những dấu nhạc với những ngón đàn tìm hứng vô ý thức, thì làm sao ta tạo nên



những điệu hát hợp ý của quần chúng nhân dân? Nhạc sĩ thường dùng đàn tìm hứng. Điều này rất tự

nhiên. Nhưng khi lên giấy và dạo nhạc, nhạc sĩ mắc phải nhiều lỗi hòa tấu theo Âu Tây, những lối chạy ngón quá cầu kỳ, (chúng tôi đề riêng nhạc để đàn chỉ để để i) không có ý thức dung hòa âm điệu dân tộc vào ngón đàn để tìm hướng phát triển hồn nhạc thêm cao siêu. Những cách đợt ngón kém ý thức ấy đã không nung đúc cho nhạc sĩ một tia sáng nào, trái lại làm nhạc sĩ xa cách với hồn dân tộc. Vì thế tác phẩm chỉ nhai lại những điệu lãng mạng ở đâu! Nó không thích hợp với nhu cầu xã hội. Còn có rất nhiều kinh nghiệm sáng tác nhạc. Chúng tôi chỉ góp ở đây vài ý kiến và chỉ vì chỉ hướng là tìm một nguyên tắc luận khoa học để sáng tác Dân Ca.

Hơn nữa, nhạc sĩ thường bị gò bó trong khuôn khổ của kỹ âm pháp là phương tiện duy nhất để ghi nhạc. Kỹ âm pháp là phương tiện chứ không quyết định được nội dung của bài hát. Nó là một khoa học cấu tạo âm thanh thực tế, nhưng sự cấu tạo âm thanh chưa phải là nhạc. Nếu nghệ sĩ không làm chủ được tình cảm mình, thì kỹ âm pháp chỉ giúp họ những âm thanh chết hoặc sống sượng! Hỡi. Như trong hoà âm (harmonic, contrepunt, fugue) âm thanh biến đổi theo quy luật rất khoa học. Nếu ta biết dùng nó để phát triển hồn nhạc dân tộc thì luật hoà âm và kỹ âm pháp giúp ta nhiều kết quả tốt đẹp. Nguồn nhạc dân tộc sẽ sống lại phong phú tươi đẹp hơn. Một bài hát cũng đồng ghi bằng kỹ âm pháp, vận dụng với tất cả phương pháp hòa âm, khi hòa xướng lên làm thế nào cho ta nhận được giá trị dân tộc; một hương vị nồng nhiệt, một bầu trời lộng lẫy? Mỗi dân tộc đều có những đặc tính riêng của nó.

Ta thử nghe những lối hợp ca của Trung hoa, Pháp, Mỹ, Nga... là thấy ngay được sự khác nhau về tánh chất hòa âm. Như thế, kỹ âm pháp là phương tiện ghi nhạc như luật hoá âm là phương tiện hòa nhạc, khi thâm nhập vào một dân tộc nào, nó biến chất để phụ họa vào tâm hồn của dân tộc ấy. Ta nên đề đặt khi xử dụng luật hoá âm và luật cấu tạo âm thanh, nếu chạy đua cách mù quáng theo nhiều lối gọi là « tiến bộ » mới mẽ, thì chỉ có hại cho nền nhạc dân

(xem tiếp trang 32)



Ý SỐNG

Truyện ngắn
của
HUYỀN CHI



đề đểm lại cho các hàng quán quen trong xóm. Ngày gã còn giàu có, sang trọng, người chị thường lại vay mượn, nhờ vả ít nhiều. Gọi là đề trả ơn, khi gia đình gã suy sụp vì chiến tranh, sau ngày hồi cư về, chị gọi lại cho ở tạm phía cần trong với một câu

nói thắm thía: « Cần này, tháng trước đã có người trả 500s một tháng, nhưng tôi không cho mượn. Thôi để cho chú đi với các cháu ở. Tiền bao nhiêu cũng hết, chúng mình chỉ ở với cái nghĩa đời thôi, chú đi ạ!... »

Sau lần xếp lại những ngày lưu lạc cũ, đề trở về ném lại nước máy ở thị thành, gã đàn ông đã tỉnh trở lại làm cho sờ cũ với cái chức thông phán hạng nhất ngày xưa, nhưng vì sờ mới nên còn phải sắp đặt lại. Người chủ cũ niềm nở siết chặt tay gã, thân mật:

— Anh cứ đề địa chỉ lại, khi nào công việc quy cũ đàng hoàng, tôi lại gọi anh làm. Anh tốt lắm! Tôi biết, anh không có một thành tích quá khích gì, anh có thể tin cần được...

Gã cảm ơn, và trên đường về, lòng chứa chan hy vọng. Chưa chi, gã đã hình dung ra cái cảnh êm ấm ngày cũ: một gian nhà khảm rộng rãi, bày biện nửa xưa, nửa nay; một chiếc xe kéo sơn màu cá vàng bóng lộn ngày hai buổi đưa gã đến sở làm và thỉnh thoảng đưa vợ gã đi chợ hoặc đi chơi loanh quanh các nhà trong phố.

Thời bây giờ, người ta không dùng xe kéo nữa, gã sẽ dành vài « món bỏ » để mua một chiếc xe hơi kiểu 1952, và mượn một người tài xế. Các con gã sẽ được gửi vào các trường lớn

học hành. Nhưng bấy nhiêu dự tính đều sụp đổ trong lòng gã, khi mục vợ vạch cho gã thấy tất cả nguy hiểm của công việc gã làm. Ban đầu, gã cho vợ là nhút nhát; nhưng sau, gã nghĩ đến những tai họa đã xảy ra, và cũng có thể xảy đến với gã nữa, gã ưng thuận đề nghị của vợ là thiêu cả gia đình về cái xóm ngoại ô này. Vợ gã sẽ buồn bán sỉ sảng đủ sống; còn gã chờ một dịp thuận tiện bôn.

Hôm bắt đầu mới đi, vợ gã đã chịu khó xem xét địa thế quanh đây để tìm một lối buôn thích hợp và có thể sống được. Chị nhận thấy quanh xóm đều là binh dân, thợ thuyền cả. Ở đây, người ta chỉ sống trong hai điếm: LẠM và ĂN. Mặc đẹp, diện sang không làm họ chú ý tới. Rồi sau mấy hôm dần dần kỹ lưỡng, vợ gã dựng một ngôi hàng cơm bình dân ở cái chợ nhỏ này. Ngôi hàng quanh đi quẩn lại: vài món kho, món canh, xào rẻ tiền. Khách hàng là những anh thợ máy vui tính; anh « lơ », tài xế các xe đồ với bộ quần áo xanh tái tái, dính đầy dầu mỡ; những bác phu xích lô có độc chiếc quần đùi và cái áo thun cũ kỹ; đám mười chị đàn bà bán rau cỏ ở chợ.

Gian hàng tí tẹo mà đắt khách đáo để. Hai đứa con trai lớn đã bắt đầu phải ra phụ với mẹ phụ bưng món ăn cho khách. Minh gã chẳng làm gì, chị vợ dù bận đến đâu cũng không dám nhờ chồng một việc gì. Cả ngày, gã đọc sách chán lại đi loanh quanh trong xóm thăm vài người thân, sơ... Nhưng phần nhiều gã chỉ hay đến nhà ông giáo già ở đầu xóm để đánh cờ tướng. Hai mái tóc bạc xanh nghiêng lại thành một đôi bạn tương đắc. Ông giáo già sống bằng nghề dạy dăm ba đứa trẻ trong xóm. Ông đã về hưu từ ngày trước chiến sự xảy ra. Ngày ấy, ông sống với một người con dâu và vài ba đứa cháu nội. Người con trai độc nhất của ông làm tài xế và chết trong một tai nạn.

Trên bước đường loạn ly, người con dân và mấy đứa cháu — những liên lạc mật thiết duy nhất của đời ông còn sót lại — bị chôn lấp trong một cái hầm bị dội bom. Ông thoát vì ông không đi theo con, cháu: Chán kiếp sống già tật bệnh, ông liền ở lại nhà đề chết, nhưng kết quả trái lại...

Gần ông giáo già ít lâu nay, gã lại sinh ra thích uống rượu. Chiều chiều, gã sai đưa con gái út lên nằm, chạy đi mua nửa lít rượu trắng, đoạn gã xách qua hàng bảo vợ thái cho một ít đồ nhắm, xong gã mang tuốt qua nhà ông bạn già. Những hôm có rượu, giữa men say, gã được tri kỷ kể cho nghe vài mẫu tâm sự về quãng đời lộn lộn của mình. Trong những phút buồn đó, ông giáo già thường khóc lên rưng rức trên vai người bạn vong niên.



CHIỀU hôm qua theo thường lệ, gã từ nhà bạn trở về. Bóng tối mờ mờ chập dật dưới gót đi nghe âm ưt những hơi nước của trận mưa lớn lúc ban chiều. Con đường đồ lầy lội khó đi quá, bùn ngập đến mắt cá một màu đục bần. Gã bước thụt thều trên đó, và tất cả những gì chung quanh khó làm gã chú ý tới. Lúc chiều, vui gã đàn ông uống nhiều hơn mọi ngày.

Thấy bạn say, ông giáo giữ không về vội, nhưng gã cũng còn đủ sáng suốt để nhớ thiết quán luật 7 giờ sắp tới, nên đầu đi không muốn vững, gã cũng nặng nề đòi về.

Đến cửa, gã để cả đôi bàn chân bết thân nhiên bước vào nhà. Người chị chu chéo lên: « Trời ơi! Bùn ôi là bùn! Mời ông tháo guốc ra cho tôi nhờ một tí! Gã im lặng nhìn, mắt đỏ ngầu lên một tia giận dữ, rồi chẳng thèm néch môi, gã thản nhiên bước mạnh vào nhà, trước đôi mắt trở ra ngạc nhiên của người chị họ.

Tối hôm đó, vợ gã vừa ở chợ về, chưa kịp thở đã phải nghe bà chị kể lại câu chuyện lúc ban chiều và kết luận mai nữa:

— Đi ạ! Thái mất lòng trước còn hơn được lòng sau: hình như chú ấy cũng chẳng bằng lòng cái chỗ chật hẹp này đâu. Thôi đi chịu khó kiếm cái nhà khác vậy. Chị vợ giật mình, chị nghĩ đến những tiện lợi của một căn nhà ở cạnh chợ trong lúc buôn bán, cho nên chị vội vàng dịu ngọt: Em xin lỗi bà chị, để em nói lại nhà em. Ấy, chị còn lạ gì nhà em nữa mà nghĩ ngợi cho mệt. Em thật khổ chị ạ! Thái chị tha thứ cho. Chị cho chúng em với các cháu ở đây, buôn bán còn đỡ dang thế này. Thời loạn lạc, vợ chồng

em hoạn nạn, nghèo khổ, chị giúp đỡ chúng em...

Đêm hôm ấy, vợ chồng gã cãi nhau một trận kịch liệt rồi gã ngủ thiếp đi...



MẶT trời chắc đã lên cao lắm. Đến gần mười giờ gã mới ngồi dậy. Gã nghe khó rạo ở cổ họng và một mùi tê tê ở đầu lưỡi. Lập tức, gã khạc một cái rồi nhổ toẹt vào góc tường — từ ngày chiến tranh, gã chẳng cần giữ ý tứ hay sạch sẽ như trước nữa—. Nhà vắng quá! Vợ gã và hai đứa con chắc ra chợ dọn hàng từ sớm. Bà chị đi đầu vắng không thấy. Giữ nhà, đứa con gái út của gã đã nhặt những cọng rau muống một cách thật khéo léo: No đặt mớ rau xuống đất, cầm từng cọng đưa lên, nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mắt hấp háy buồn cười, những ngón tay xinh xinh cần thận vạch



từng chiếc lá, xem không có sâu, nó mới ngắt đoạn non bỏ vào cái rổ cạnh đấy; đoạn mẹ nó để riêng, một chốc nữa chờ nhỏ ra ăn độn.— « Không có của bỏ », mẹ nó bảo thế. Con bé ngồi trông dằng điểu như người lớn: một chân nó chống lên, đùi áp vào ngực, cái cằm ti lên đầu gối, chân kia co lại một cách gọn ghẽ. Mớ tóc thật đẹp của nó phủ xuống đôi vai còn một vẻ duyên dáng. Cái quần cụt đen và cái áo « sơ mi » bông và vú chẳng chịt của thằng anh bỏ lại làm có nó một vẻ đặc biệt và hay hay...

Gã đứng nhìn con cho đến lúc nó nhặt gần hết ba bó rau. Chợt gã ngồi sà xuống cạnh nó, cầm một cọng: « Đề ba nhặt với cho mau hết nào...! »

Đứa con gái ngẩng lên, đôi mắt thoảng một ngạc nhiên thơ ngây: xưa nay có khi nào ba nó chịu làm một việc gì đâu, nhất là những việc nhỏ mọn như thế này. Mẹ nó chẳng bảo là: « Cha con học giỏi, cần phải một nghề nghiệp xứng đáng chứ không làm lạng nhạng như mẹ con mình được. » Nghĩ thế, con bé rụt rề: « Ba đề con, ba đi ăn cơm đi! » Nó chạy vụt ra sau bếp bưng vào một tô cơm nguội, trên đề một con tôm kho. Gã nhìn tô cơm cảm động. Gã thừa hiểu mấy đứa con và cả vợ gã không bao giờ được ăn sáng đầu là một tô cơm nguội.

Buổi trưa, thằng lớn bưng cơm về cho gã trong khi vợ gã và chúng nó ăn ngoài hàng. Những hôm nào đông khách quả không hở tay, nhện luôn đến chiều mới ăn, gã biết thế nhưng gã cũng cứ hỏi con: « Con ăn gì chưa? — Con chờ trưa mới ăn.

Gã ngậm ngùi một giây, đoạn gã cầm chén cơm đưa cho con: « Đây, con ăn đi, rồi hãy ra chợ ».

— Không! Con không dám ăn. Của ba. Mà đánh con.

— Ăn đi, mà không đánh đâu. Ba cho con; ba còn no lắm.

Nhìn đứa bé rụt rề bưng tô cơm và một cách ngon lành, gã thấy nhiều ý tưởng xô bồ trong óc. Những ý tưởng mà từ trước, chưa hề bao giờ làm bận trí gã. Thoạt tiên, gã nghĩ đến cảnh gia đình suy sụp vì chiến tranh, cảnh buôn bán cực nhọc của vợ gã, cảnh lười lười, lổc thốc của một lũ con không được ăn học. Gã lại nhớ đến câu nói của gã với ông giáo già mấy bữa trước: « Người xóm này ngu dốt quá bác ạ. Giữa óc mình với óc họ cách xa nhau quá. Minh nói họ không thể hiểu được. Nếu không có bác, chắc tôi cũng đến rút lui mất. » Gã thở dài, cảm thấy thên thện.

Gã nhớ đến lâu nay, gã vẫn phải ăn bám vào những con người mà gã rề rùng đó: không nhờ họ thì ai mua hàng cho vợ gã? Hàng ế, liệu gã có thản nhiên được như thế này không? Gã học giỏi, hiểu rộng nhưng gã đã làm được gì hơn là lê lét một cuộc đời ăn bám vợ. Gã đàn ông nhớ lại những buổi chân rộn rịp mỗi buổi chiều tàn từ công xưởng kéo qua nhà gã. Những giọng cười hồn nhiên, những tiếng bông đùa đi dõm làm gã bực tức mọi hôm giờ gã thấy chan

(xem tiếp trang 31)

NHỮNG KẺ SA ĐÓNG

Cốt truyện của Đồ Lôi Kỳ

Bản kịch của Hoàng thu Đông

Hồi thứ tư

Đêm. Căn lầu thượng của một nhà hát ở đảo sang trọng ở Khâm thiên.

LỚP I

MU, VỊNH, TUYẾT HỒNG

Mưu đang nằm dài bên bàn đèn à phiến, kéo ro ro. Vịnh ngồi đối diện, bó bít tay. Tuyết Hồng ngồi cạnh Mưu, vẻ mặt lơ đãng. Im lặng nặng nề.

HỒNG (dịch xa Mưu ra trong lúc Mưu muốn kéo Hồng lại sát mình).— Anh không ngừng kéo một lúc được sao?

MU (đặt dọc đầu xuống).— Thì anh vừa hút vừa ngắm em.

HỒNG.— Anh thấy em thế nào, có đẹp không?

MU.— Cái nhẫn kim cương của em cũng đáng giá đến bạc vạn.

HỒNG.— Anh cũng thạo xem kim cương à. (Im lặng. Hồng thở ra, rồi đứng lên, vươn vai đi qua phòng. Ở góc phòng Hồng nhìn Mưu có vẻ khinh bỉ. Mưu đang rót nước uống, nói nhỏ gì với Vịnh, Vịnh gật đầu. Hồng sẽ thốt ra). Năm năm trời...

MU (đứng lên).— Em nói gì?

HỒNG.— Năm năm...

MU (đi về phía Hồng).— Em có biết là trong năm năm trời em đã trở nên xinh đẹp như thế nào không...

HỒNG.— Tôi không còn phải là đứa con gái dại dột nữa. Cả tôi với anh, chúng ta đều thay đổi. Ngày trước, anh khác...

MU.— Nhưng mà... em yêu qui của anh à...

HỒNG.— Đừng gọi tôi là « em yêu qui » nữa.

MU.— Thế phải gọi cô bằng « ba chị » à?

HỒNG.— Hôm nay đã có người từ từ, đứng đàng gọi tôi bằng « chị » rồi. Lần thứ nhất người ta thương hại tôi, tha thứ cho tôi, qui mến tôi, mặc dầu tôi không xứng đáng một chút nào cả. Tôi muốn vứt bỏ hết mọi thứ xa hoa đã mang vào người đây, cho hết tiền bạc đang có, để đi làm ăn lương thiện.

MU.— Em nói những gì mà vờ vẩn thế? Có lẽ trong người em một đấm thối. Lại đây, hút một điếu cho khoẻ. Để anh tiêm cho. (Kéo lấy tay Hồng).

HỒNG (gờ ra).— Tủi khuya rồi. Hơn một giờ sáng, để tôi về...

MU (đưa mắt liếc Vịnh đang mục kích hai người).— Về à? Sao em lại tính tới chuyện về lúc này?

HỒNG (cầm lấy ví).— Tôi đi đây.

MU.— Thế em đến đây làm gì?

HỒNG.— Đến để gặp anh. Tôi đã trông thấy anh, thế là đủ rồi. Thôi, chào anh.

MU (đứng gần ở cửa).— Thì khoan đã nào... anh không để cho em đi như thế đâu...

HỒNG.— Anh không cho tôi đi à?

MU.— Không!

HỒNG.— Anh bắt ép tôi phải ở lại đây với anh? Nếu anh

muốn tiền thì để tôi cho... Dịch ra cho tôi đi, không thì tôi kêu lên bây giờ...

(Có tiếng ồn ào bên ngoài. Qua cửa kính, thấy bóng người chủ nhà hát đưa Minh đến).

LỚP II

MU, VỊNH, MINH, HỒNG,

Thấy Minh hiện ra. Hồng rú lên.

MINH.— Rồi tôi đi... đừng ngại gì cả...

MU.— Gì thế này?

MINH (với Hồng).— Anh ghé đây... gần em... nhìn em một lúc thôi. (Bước đến phía hai người đàn ông). Tôi là một người qua đường... các ông cho phép tôi ở lại đây [đến sáng mai chứ?]

MU.— Ở đây là nhà hát, còn có các phòng khác nữa.

MINH.— Tôi chỉ ở đây một lúc thôi, rồi tôi đi ngay... Các ông đừng lo.

MU (với Hồng).— Em biết ông này không?

HỒNG.— Có (Giới thiệu, bắt tay giữa Minh, Mưu và Vịnh). Nào, anh Minh, ngồi xuống đây.

MU.— Em đã muốn thì anh cũng xin chiều theo...

MINH (thấy người phụ xe vào, hai tay ôm nhiều gói lớn).— Anh để cả đây! Đây, anh cầm lấy năm chục, thưởng anh đã khéo đưa tôi đến đây. Cảm ơn anh nhé.

NGƯỜI PHỤ XE.— Cháu không dám, ông cho cháu nhiều quá. Công cháu chỉ đáng năm đồng.

MINH (ấn giấy bạc vào tay người phụ xe).— Thôi, đi đi! (quay lại với Mưu). Mời ông cứ việc xơi thuốc đi. Tôi không muốn làm phiền ai cả, mà tôi cũng sẽ không còn làm phiền ai nữa đâu. Tôi không còn có gì nữa hết. Tôi đã có rất nhiều, tôi mất tất cả rồi. (Trong lúc nói, rút ở túi áo ra một xấp bạc, để bên cạnh, trên mặt bàn).

VỊNH (trỏ ngón tay vào xấp bạc).— Ông nói số tiền thế mà không có gì à? Ờ ra cũng lỏi ba ngàn đồng!

MINH (với lấy tiền bỏ vào túi).— Tôi không nói chuyện tiền bạc. Tiền bạc thì làm gì! Tôi nói đến chuyện đàn bà kia (cúi đầu tựa vào thành ghế lạng lẽ).

HỒNG.— Anh đến đây, em thích lắm đấy. Mà phải vui lên chứ, anh Minh?... Anh ở đây, rồi lúc nào anh đi, thì tôi cũng về...

MU.— Hồng muốn tức là trời muốn. Ông cứ tự nhiên cho.

MINH.— Thế thì bây giờ chúng ta mở rượu uống đi.

HỒNG.— Anh có mang rượu đến, hay làm... mà có anh đến là điều hay hơn hết... Ở đây đang buồn... Anh muốn tổ chức hát chừ gì?

MU (với Vịnh).— Mấy giờ rồi? (Vịnh ra dấu không biết)

MINH.— Hai giờ hai mươi.

MU.— Khuya quá rồi, còn hát gì nữa.

HỒNG.— Thế thì mời các anh đi nghỉ đi, để cho người khác vui.

ĐỌC THƠ BẠN



của cô HỒ XUÂN LAN

Trên mục « đọc thơ bạn » đây em không dám to gan làm nhiệm vụ của kẻ hướng dẫn hay phê bình mà chỉ làm công việc trình bày, trình bày cảm giác của một bạn gái chân thành của anh chị bốn phương đã đọc thơ sáng tác của các anh các chị.

Em xin chia ra hai phần nhận xét toàn diện và phần nhận xét bộ phận. Nhưng có một điều có lẽ chúng ta phải ký giao kèo với nhau bằng danh dự là chúng ta nhất định không tự ái, cương quyết không tự ái nhé.

Nhận xét toàn diện.— Qua những bài thơ đã đọc em thấy các anh chị phần nhiều chọn những đề tài quá « sáo » đại khái là những đề tài em nhớ anh, em tiễn anh, sầu biệt ly, buồn cảnh bạn, khóc người xưa, buồn tàn thu, thiếu hẳn những đề tài đang sống đang hoạt động của thời đại, nặng về phần tả tình thuần túy hơn là phần hiện thực. Với những đề tài quá « sáo » đó các anh các chị lại hay dùng những từ ngữ « sáo » để diễn đạt, chọn chữ chưa sành và nội dung thường bị nghiêng lệch không được chính, không có trọng tâm và mạch lạc, bỏ cục lỏng lẻo. Nói phải có sách, mách phải có chứng em xin dẫn chứng đề các anh các chị khỏi vu cáo cho em là nữ văn nghệ gian.

Đề tài sáo: « Khóc nhớ anh » của Ánh Hồng, « non nước » của Việt Hùng, « Lòng Thơ muôn điệu » của Châu Phan, « Thu » của Huyền Minh, « Một chiều rủa bụt » của Lê Hùng vân vân và vân vân vì nhiều loại đề tài ấy lắm. Có lẽ anh chị sẽ bảo em là một thứ đàn bà vào loại Hitler giống cái, không có trái tim chăng? Không? tình cảm là lẽ sống ở đời, lý trí bảo vệ cho lý sống thơ là nghệ thuật diễn đạt, hướng dẫn và kích thích tình cảm. Thơ là để ăn tình cảm. Chết Thơ phải mới lạ luôn mới đem lại cho con người những cảm giác mới lạ, làm Thơ « Sáo » dọn cho đọc giả xơi nào có khác gì một ông « Nhà bếp » không biết sáng tạo thay đổi mùi vị đồ ăn. Vội em mở ước ở các anh chị những gì? Chung quanh ta có vô số đề tài đang sống, đang lạ, bao nhiêu mầm non của xã hội đang vươn lên, bao nhiêu khổ cực con người đang bày ra nhan nhản khắp hang cùng ngõ hẻm, bao nhiêu sự hy sinh cao cả đang xung phong mở lối cho nhân sinh. Sao các anh các chị không thông cảm với những « sự vật sống » ấy, thúc đẩy họ tiến lên, chia nỗi vui buồn với thời đại, nhưng vui phải là vui xây dựng, buồn phải là buồn xây dựng, hy vọng ở tương lai mà vươn tới chứ không thể cứ bị ai khốc sấu đi văng đề rồi, đã bạc nhược lại bạc nhược thêm, đã đau ốm lại càng ốm đau thêm.

Xã hội chúng ta nào có gì đáng vui đâu, xã hội đang đau ốm trầm trọng, các anh các chị phải làm cho con bệnh phấn khởi lên chứ không thể thăm hỏi bệnh nhân bằng những kẻ lẽ sáo ai, em ngại rằng bệnh nhân chưa chết vì bệnh đã chết vì kẻ tới thăm bệnh.

Từ ngữ sáo: Thơ của Anh Lê Hùng, Hát phòng:

Đầu xanh để mãi trắng mờ lưu ly

Nhớ quê con để rèm mi lệ nhòa

Trắng mờ lưu ly là mờ như thế nào? Rèm mi lệ nhòa, những từ ngữ này phải xếp ngay vào ngũ kinh: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Nhạc của Khổng Tử.

Thơ của anh Trần thanh Khê:

Có lẽ chẳng tấm thân liễu ngọc ngà

Như tơ lụa vàng son khi yêu điệu

Những từ ngữ thân liễu ngọc ngà, vàng son, yêu điệu, than ôi! Nó có kính như là cái tháp Hời của Chiêm thành mà năm xưa em đã tới thăm. Trong bài « sống Mãnh liệt » anh Thanh Khê ghét đời thối nát, anh hét lên, hét lên để làm gì? Để tình tự ngóng cao, để nó lệ giữa mùa xanh. Trời ơi!

Em là thiếu nữ, em phải khấp óa vì cái sống mãnh liệt của anh Khê, lẽ sống của người con trai ở thế kỷ 20 là sống mãnh liệt quanh người đàn bà Thật là quá lập dị. Chúng em thật không sợ « gái thừa trai thiếu » nhỉ?

Dùng nhiều lời mà nói được rất ít, thiếu phần âm nhạc của thơ.

Trong bài « Lòng thơ muôn điệu » anh Châu Phan đã phê nước đại như sau:

At có quyền không cho ta đeo đuổi theo tình thơ muôn điệu.

Ta là một trong những hồn thơ của giống nòi thi sĩ,

Sao anh không viết ngay một bài văn xuôi có hay hơn là làm thơ không?

Anh dùng bao nhiêu tiếng mà chỉ nói được có một ý nhỏ thế này:

Ta, giống nòi thi sĩ

Ái ngại được hồn thơ

Thi sĩ, còn nhiều duyên thơ giữa em và các anh chị sợ bài dài quá, ông chủ bút phát hoảng em phải dừng lại đây chúng ta sẽ gặp gỡ sau.

HỘP THƯ TÒA SOẠN

Bạn P.S.: « Lòng thôn nữ » và « Chiều đó Thành » đã nhận được. Đã gửi cho bạn rồi. Sao không có một bài thơ nào cho số xuân Đ.M. cả?

Bạn Bùi Trạc: Nhắc với bạn Thông Xanh nên gửi bài ấy về tờ báo (Đạo Đời) hợp hơn.

Bạn Minh Trân: Thơ thơ đó cũ lắm.

Các bạn Lê Thu, Vô thành Trung, Phạm danh Quang, Trần đức Sơn, Châu Phan, Trần thanh Khê, Tô cao Hòa, Mặc Sinh, Hoài Vân, Duy Năng, Trúc lâm Nương, Minh Hồ, Lê an Sơn, Dương Ngọc, Dương Giao, Thanh Thủy: Đã nhận được bài các. Đa tạ.

Bạn Nam Chi: « Một sáng lạc loài ». Xếp vào tập bài số Xuân.

Bạn Phạm phú Nghĩa: « Hai ngày trên đời Bolovens ». Xếp vào tập Xuân.

Bạn Hoàng khánh Thủy: Hoa rụng xuân tàn, « Xuân » vào số Xuân.

Bạn Lê Hùng: Bài ấy có nhiều chỗ còn sáo lắm.

Bạn Hồ My: « Lá thư Xuân » của bạn, cả « mùa nhớ » xếp vào tập xuân.

Bạn Hoàng T.: Tòa soạn không có người phụ trách về bộ môn ấy. Có dịp sẽ trả lời bạn.

Bạn Minh Tân: Hoan nghênh. Gửi tiếp cho.

Bạn N. V. T.: Khó trả lời rõ bạn câu hỏi đó.

Bạn Yên Khanh: Ý thơ còn vướng vấn ở những bài: « Bài ca vờ đất », « Nhớ » và « Phá đường ».

Bạn Kiên Giang: « Em ơi cứ đợi anh về ». Đăng số Xuân. Chiều ý bạn nêu trong thư, sẽ có thư riêng gửi bạn.

Bạn Nguyễn ngọc Mẫn: « Tiếng suối... » của bạn. Chẳng nhận được một cuốn nào cả. Xem số 85 chưa? Đợi đấy! Mấy bài kia gửi về gộp cho.

Bạn Đơn Diệu, Tô cao Hòa, Long Tĩnh: Xếp vào số Xuân.

Bạn Đ. T. K. H.: Từ nay bạn Trọng Yêm sẽ làm vira lòng bạn.

Hộp thư Quản Lý

Chúng tôi có nhận được bưu phiếu của những ô.ô.:

— Nguyễn văn Quý, Vientiane	200\$
— Cô Lê thị Bạch Vân, Savannakhet	40\$
— Trương lịch hội Thường Sóc Trăng	200\$
— Mme Kène Kham, Vi ntiane	84\$
— Tỉnh Trưởng Tỉnh Long Xuyên	1.275\$
— Hồ đức Tiên, Huế	150\$
— Vinh Diên, Quảng Nam	56\$
— Nguyễn trức Nam, Trưng Bàng	70\$
— Nguyễn hữu Nghĩa, Kô t im	100\$
— Phạm văn Nhé, Sa Đéc	120\$
— Dương thị Hạnh, Pnom Penh	200\$
— Trần hữu Đại, Marrakech	80\$
— Mademoiselle Lott, Haiphong	300\$
— Phạm Tập (trả chung anh em C. S.), Hội An	800\$
— Nam Linh, Haiphong.	3.750\$
— Nguyễn thị Đào, Kontum	84\$
— Lê Công Nguyễn, Đà nẵng	500\$
— Lê Cảnh Vệ, Quảng Trị	300\$
— Lê đình Pháp, Quảng Trị	100\$
— Huỳnh văn Sâm, Quảng Trị	100\$

CÓ một lần, tôi được đọc mấy vần thơ của một chàng Tư Mã nào đó gửi cho một Trác văn Quân, có những câu mịn màng tinh tú như sau :

*Khi chưa lấy được em
Áo y ve (hiver) chưa mặc
Xe Mô-bi-lét (Mobylette) chưa chơi
Thấy gương Tieu không soi
Cầm lược chải môi không chải
Hỏa xa ngoài đường chưa chạy
Tàu nguyên tử cũng ngừng đi
Nhà nước mở khoa thi
Tìm đâu người buồn bán ?*

So những vần thơ tinh nguyên tử đó, đã làm tôi nhớ lại tiền thân của tôi, của chàng, của nàng, của cả loài người, mới thuở nào đây, còn ăn lông ở lỗ, đầu bé bằng nắm tay, tay chân dài như vượn, mõm dài và loe ra như ống nhò thầy Đe, thế mà ngày nay đã có bao nhiêu chuyện, mất huyền, mi thanh, yêu đương, thư từ v... v...

Loài người rõ ràng đã phát triển tới một mực độ khá phức tạp, phức tạp ở mọi địa hạt ngôn ngữ, tâm lý, sinh hoạt, hình dáng.

Rồi tôi liền tưởng đến những kiến trúc vĩ đại, những phát minh kỹ lạ, những rổ ren của xã hội loài người, tất cả chúng ta đều thấy rõ cả một cuộc đấu tranh gay go giữa cái gì đang thái nghén, đang phát sinh và những cái gì đang suy yếu, tàn tạ. Nhưng dù sao nữa, xã hội cứ mỗi ngày mỗi phức tạp thêm, bánh xe lịch sử vẫn từ từ quay bánh, lúc mau, lúc chậm, có lúc trật bánh, long cốt nhưng rồi nó vẫn tiến đều.

Tôi muốn biết vì sao nó tiến nhanh, vì sao nó tiến chậm ? Làm thế nào để thúc cho nó tiến nhanh, vì lẽ gì nó đã trật bánh long cốt. Lịch sử văn minh đã phát triển trên yếu lý nào.

Tôi nghĩ rằng, chúng ta đọc sách để làm gì ? Học tập để làm gì ? Loài người đã sống là phải làm việc muốn làm thì phải biết, muốn biết thì phải học hỏi người đã biết. Kể biết đó là ai ? Là những người đã sống trước chúng ta, đang sống với chúng ta, họ đã làm việc đã có những kinh nghiệm và đã đúc những kinh nghiệm đó thành lý luận trong các tác phẩm văn tự để truyền lại cho đời. Ta dùng lý luận đó làm gì ? Phải chăng chỉ để hướng dẫn cho mọi thực hành của chúng ta hiện tại.

Nhưng việc đời, hôm qua không giống hôm nay, những lý luận của sách vở là những kinh nghiệm rút

CÂU CHUYỆN BÊN LỀ ĐỜI

của MỘC NGU

được trong tình thế cũ mà những vấn đề phải giải quyết lại nằm trong hoàn cảnh mới, nếu cứ phục tùng máy móc vì Khổng tử viết, vì Marx nói rằng, vì Magister dixit (Tôn sư đã dạy) tất nhiên tình trạng « rầu ông nọ, cảm vào cảm bà kia » phải xảy ra, để rồi ông cũng không thành ông, bà cũng không thành bà, việc làm nhất định phải thất bại.

Muốn áp dụng lý luận vào thực hành, chúng ta không thể không nghiên cứu những sự kiện hiện tại, linh động chế biến lại cho hợp với hoàn cảnh mới. Chính trong lúc linh động chế biến đó và sau lúc đã nhìn thấy sự thành bại của việc làm, chúng ta đã rút được những kinh nghiệm mới để chứng minh và chỉnh đốn cho lý luận cũ và rồi lại tiếp tục đúc thành lý luận để truyền cho người khác. Xét cho cùng, lịch sử tiến hóa của nhân loại đã phát triển trên yếu lý cơ bản sau này :

Mọi kinh nghiệm phải được đúc thành lý luận, phổ biến rộng rãi để chỉ đạo cho thực hành và dựa vào thực hành để chỉnh minh và chỉnh đốn cho lý luận.

Cho nên, từ việc nhỏ việc to ở mọi địa hạt quân sự, chính trị, kinh tế, văn học, khoa học muốn giành được các điều kiện thuận lợi để thành công, muốn khỏi xài phí thời gian cho những việc làm vô tổ chức, vô kế hoạch chúng ta không thể không áp dụng yếu lý trên đây, yếu lý đã thúc đẩy nhân loại tiến bộ, là nguyên tắc để hành động

Đề áp dụng yếu lý đó vào thực hành,

Thẻ lệ đăng quảng cáo trong tập Xuân Đời Mới

Tập XUÂN ĐỜI MỚI kể góp là ba số. Những quảng cáo đã đăng trong Đời Mới từ trước vẫn được hưởng giá thường là, ba số. Những quảng cáo mới, chỉ đăng trong tập XUÂN ĐỜI MỚI, phải chịu một giá cao hơn là kể như đăng bốn kỳ.

QUẢN LÝ ĐỜI MỚI

tôi xin kể một chuyện bên lề đời : Một hôm sau khi đọc một tác phẩm về tâm lý thấy tác giả viết : Mọi người đàn bà đều ưa sự khen ngợi. Như một đồ đệ vừa được sư phụ truyền cho cầm nang, tôi sung sướng hạ sơn tìm tới chơi một nhà người bạn. Trong bữa ăn tuy biết nồi com đã bị khê nhưng vì muốn áp dụng lý luận vào thực hành tôi ca tụng vợ bạn. « Bác nấu com thật khéo, tôi chưa từng thấy người đàn bà nào trên trái đất này nấu com ngon như bác ». Bỗng nhiên bà bạn phát khùng, khóc bù lu bù loa, bảo tôi đã chửi khéo bà ta, com đã khê mà còn khen khéo. Tôi hoảng hồn chạy một mạch về nhà trong bụng nghĩ thầm : Hồng to ! Hồng to, mình áp dụng lý luận quá máy móc. Lập tức đêm hôm ấy tôi đúc kinh nghiệm đó thành lý luận sau này : Người đàn bà thích nghe những lời ca tụng nhưng chỉ trong trường hợp họ có ít nhiều điều đáng ca tụng mà thôi. Để giúp ích cho nhiều đàn ông khác, khỏi làm lỡ như tôi, tôi lập tức phổ biến rộng rãi lý luận đó cho nhiều người khác.

Lần thứ hai tôi lại tìm tới nhà bạn tôi, muốn thi nghiệm xem lý luận tôi đã thật chính xác chưa ? Nhìn thấy bà vợ bạn vừa may chiếc áo đẹp nhưng đẹp vừa vừa thời, tôi khen ngay : « cái áo của bác lịch sự quá, có lẽ cả huyện ta không ai có cái áo đẹp thế này. » Bà vợ bạn tuy không bù lu bù loa như lần trước nhưng lần này bà trả lời : Áo này thì ăn thua gì ai mà chẳng có thể có.

Giả như lúc đó tôi dùng câu này thì chắc hẳn vừa lòng bà ta : Áo bác tuy không đắt tiền lắm nhưng rất lịch sự bác đã quá khôn ngoan trong sự chọn màu.

Tôi đã dựa vào sự thực hành vừa rồi mà chỉnh đốn thêm cho lý luận trước như sau :

Đàn bà ưa nịnh nhưng họ sung sướng lúc họ có một mà mình khen tới ba hay bốn, họ không tin mình như họ có 1 mà mình khen tới tám, chín và ác cảm hẳn với mình khi họ có zéro mà mình khen tới 10.

Cũng nhờ áp dụng triệt để yếu lý trên này, trong sự giao tiếp với phụ nữ độ sau đây, tôi đã ít phải đọc lại bài thơ cổ :

*Chẳng đại nào giống đại nào,
Cái đại này nên rai đến nghĩa nam.
Trót đại rồi nên phải ngậm tâm
Kéo mang tiếng nam nhi nhiều thứ đại.*

Tôi nghĩ thầm, nếu trong mọi hành động ở đời, người ta đều áp dụng nguyên tắc này, có lẽ việc làm dở được nhiều làm lỡ.

— Tôi phải dành riêng buổi họp mặt đặc biệt này để bàn về những bạn rất có công với Nghề mà thường thường chinh ngay anh chị em đồng nghiệp cũng chẳng hề nhắc nhở đến họ... thì còn nói gì đến người ngoài nữa ? Xin hỏi các đồng chí : hạng chiến sĩ vô danh của sân khấu là những ai vậy ?

— Thưa là chúng tôi, ạ.

Anh Tư cùng mọi người cùng ngó về phía góc phòng, dưới cánh gà, là nơi đàn Nhạc thường ngày. Lớ nhố dăm bảy về mặt xa vắng, hình như lúc nào cũng đang mơ màng theo rồi Thanh Âm.

— Đứng thế. Đầu hàng chiến sĩ vô danh phải liệt tên các bạn nhạc công, vốn là một thành phần rất quan trọng của nghề, ấy thế mà xưa rầy chẳng mấy ai đếm xỉa đến. Nguyên một chỗ ngồi, dành cho phường nhạc, cũng chứng tỏ được sự « bị bỏ rơi » của ngành này rồi : luôn luôn phải làm việc ở một góc, lúc nóng thì bao giờ cũng nóng nhất, lúc lạnh thì cũng lạnh nhất, và đó là một nơi có gió lùa thường xuyên ; bao nhiêu uế khí từ chỗ khán quan, từ trong hậu trường, từ ngoài sân khấu đều lấy chỗ phường nhạc ngồi làm... cửa ngõ. Hiềm nào mà anh em nhạc công chẳng quất đi là phải lắm !

« Rồi cứ thế, hết ngày này sang ngày khác, hết năm nọ sang năm kia, mãi đứng quần trên những ghế đầu « nhất nhạnh được bắt cứ ở đâu » (nghĩa là không khi nào « ngồi vừa », không khi nào ngồi được thoải mái cả), thì làm gì mà chẳng công lưng, lép ngực ? Làm gì mà chẳng lao sớm ? Rồi, cứ thế, luôn luôn phải dán mắt vào bộ điệu mẫu mè của diễn viên, luôn luôn phải treo hơi thở của mình vào giọng hát của từng diễn viên để mà thay cung đổi làn cho kịp thời, cho hợp vai... thì làm gì mà chẳng chóng lóa, chóng thương gân ?

« Rồi, cứ thế, luôn luôn phải thuộc lòng mọi điệu nhạc, cả cổ lẫn kim và thương ôi ! cả điệu cải cách vô cùng cải mã nữa, luôn luôn phải thuộc « nước chơi » của từng vai một, sợ hở một chút, đăng trí một giây thì lập tức sai cung lỡ nhịp ngay, thì diễn viên lờm nguyệt, thì chết... mà khán giả thì... có biết đó là đâu ? Vì thiên hạ có cổ võ, có hoan hô là hoan hô, cổ võ diễn viên, chứ có mấy ai nghĩ đến công của hạng người « không có mặt ở trên sân khấu » ? Nền tiếng đã không mà miếng cũng lại không nốt : lương lậu, trừ một vài trường hợp đặc biệt hiếm hoi ra, thì toàn là loạt tương mặt, đủ vất vưởng cho qua ngày đoạn tháng... Thì còn ai đủ can đảm và đủ điều kiện traу đổi Nghệ thuật nữa : ngành Nhạc kịch trường bị salân, đề rơi vào vòng thoái hóa.

« Viễn ảnh quả là tối tăm, bế tắc : muốn hay không, sớm hay muộn, thế nào rồi



Những chiến sĩ vô danh của sân khấu của Hà Việt Phương

phương nhạc ca kịch cũng sẽ bị đào thải, cũng sẽ bị ban nhạc lai căng thay thế, nếu không có một cuộc chấn hưng triệt để, vì cả hai phương diện tổ chức và chuyên môn (định lại địa vị của nhạc phường, và luyện lại kỹ thuật của nhạc cũ). Bởi vậy, riêng tôi trong khi bản khoán chưa tìm ra lối thoát cho Nghề (trong đó có ngành nhạc cổ), thì chỉ còn biết lên tiếng cầu cứu, mong các bạn nhạc công mau mau tự cứu lấy mình đi... »

— Cứu bằng cách nào, hở anh ?

— Trước hết bằng cách thắt chặt mối liên lạc giữa ngành nhạc và ngành ca. nghĩa là giữa nhạc công và diễn viên phải có sự tổ chức và sự rèn luyện song song giữa nhạc công và diễn viên đã có nhiệm vụ chung thì cũng phải có quyền lợi chung. Đó là bước đầu. Mở được lối thoát rồi, ta sẽ tính đến chuyện khác...

— Thế còn chúng em ?

Mọi người đang bịn rịn với vấn đề nhạc nói cho đúng thì thực tình là cả anh Tư cùng « khán giả của anh » đều làm nước bí, nên thấy một anh bạn « ánh sáng » lên tiếng thì ai nấy đều... thờ ra, để cho « Bao công của chúng em » lạt sang câu chuyện..., thơ điển :

— Còn các em... phải, còn các em và cũng còn nhiều người khác nữa chứ ! Các em, bận rộn ngay từ trước khi màn lên, và khá lâu sau khi màn đã hạ xuống. Các em « soi sáng » cho thiên hạ nhìn thấy diễn viên để mà trầm trở tán thưởng, ca ngợi, hay khen chê... giữa những lúc đó, có mấy ai nghĩ đến các em « sinh tử » trong mọi việc mắc dây, mắc đèn, những việc có thể nguy đến tính mạng, những việc cần mình đứng chôn chân mỗi giờ hết giờ này sang giờ khác, bên cạnh những lò điện nóng ngót người, chói phức mắt, bên cạnh những trò ảo thuật (bom ư ? Súng ư ? Phi cơ ư ? Thiết giáp ư ?), bên cạnh những đợt dây trần có điện nặng chạy qua (nghĩa là chết như chơi ! Và đình tại như ở óc là chuyện dĩ nhiên dĩ rồi). Ấy thế mà nếu máy phát thanh chạy đều, thì đàn ngọt hát hay, thì thiên hạ ca tụng dào nọ, kếp kia, còn hề máy mà rề thì lập tức : « Thọ điện đâu ? Con khỉ ! ». Vì sao vậy ? Vì chúng, ở cái thế giới này, ai cũng là

nghệ sĩ cả, riêng có các em là lao công thôi, hay đúng hơn thì riêng có các em là hữu công vô lao thôi ! Xưa các em là cu li là phiên âm của danh từ khổ lực mà ! thì nay các em vẫn là khổ lực của nền văn nghệ. Đã có gì khác đâu ? Biết làm sao bây giờ ?

« Đó là câu anh hỏi các em, vì xã hội mà con phân chia ra lao động trí óc và lao động chân tay thì riêng anh đây chẳng qua cũng chỉ là một thứ cu-li trí óc thôi mà ! Cho nên muốn giải quyết thân phận của các em, của chúng ta thì phải giải quyết xong xuôi thân phận của xã hội ra, chúng ta đành phải tạm và vùi, bằng chính sách : « Bấu ơi ! thương lấy bi cùng... Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn » Thì liệu « bấu diễn viên » liệu có thương lấy « bi lao công » chăng ?

Lời nói thiết tha của anh Tư như quạt mát lửa lòng « giàn » khán giả. Có một anh « kếp » bá vai một em « thọ điện », niu em ngồi xuống cạnh anh Tư, ngược mắt ngó anh, ủ ấp một niềm tương ứng. Giọng anh Tư đầy nghiêm :

— Lại còn các anh em xếp dọn bài trí, cuốn màn kéo phông nữa... Thì có gì khác xưa đâu ?

Vấn thế : nguyên như cũ ! Mà nói chỉ đến hạng « béo bọ » ấy của Nghề... hãy xét ngay tới hai vai trò cực kỳ là quan trọng ấy, thứ của đến nay vẫn bị bỏ rơi như thường : thưa đó là người nhắc vở và ông thầy tuồng...

Đưa mắt lướt nhìn quanh rạp hát, anh Tư chép miệng.

— Đã có công dựng nên một hệ viện như cái rạp Nguyễn Văn Hảo này mà thiên hạ lại nở quèn hẳn cái « hồ nhắc vở » đi thì quả là thiên hạ thấy chuyện nhắc vở chỉ là chuyện « vở vắn » có cũng được, không cũng chẳng sao, chứ gì ? Thế cho nên « liên lạc lạc viên » — là người nhắc vở — mới phải chịu tội chạy ngược chạy xuôi — chạy theo diễn viên —, nghiêng nghiêng nghe nghe — vì phải ló cổ đứng vào chỗ nào thật là khuất nhất (để cho người xem khỏi trông thấy mà lý !), chúi chúi rúc rúc (vì phải nhường lối rộng, cho diễn viên có chỗ ra vào chứ ?) (đọc tiếp trang sau.)

Những chiến sĩ vô danh

« Ấy lại chưa nói đến những lúc diễn viên không thuộc vở, nhẩy cồng hàng đoạn, cứ nuốt chữ hàng trang đi, thì kể cũng đáng ái ngại cho người nhắc vở, vì... còn biết nhắc cái gì? nhắc vào đâu? nhắc... ai? Ấy lại chưa nói đến lúc phải đứng sát cạnh máy vi âm (vi diễn viên đại đột đã men ra tận... từ địa đó) thì ôi thôi! dĩ nhiên là phải nhắc toàn có bằng... bộ điệu toát mồ hôi ra thôi, không có thì dưới kia khán giả sẽ hiểu tình liền bằng những tiếng « sxyt! » rộn người. Ấy là mới nói tới những tấn kịch có vở dấy thổi, còn những tấn kịch cương thì dĩ nhiên là đã không có vở tất là còn làm gì có người nhắc vở nữa mà bản? Sự thực đâu có phải giản dị chứ? sự thực là tấn tuồng nào cũng có « vở » cả nhưng vở đây là vở... không được viết ra thôi, chứ vẫn có soạn giả — đây là thứ vở truyền khẩu, thứ vở... hàm thụ. Mọi người nhắc vở lúc này phải là ông thầy tuồng kiêm đạo diễn. Thăm hại cho con người này! Vì con người này thật là một thứ đầu trâu khò, suốt buổi diễn lúc nào cũng đầu bù, tóc rối nhẵn nhụi nhỏ nhỏ, chạy theo diễn viên khi diễn viên ở trong hậu trường, lấp ló ló ngó trộm diễn viên khi diễn viên ở ngoài sân khấu để dặn dò, để mớm lời mớm điệu, để « mạch nước » cho họ : thế có nghĩa là đạo diễn đây !

Đồng thời, « các ông này » lại còn phải điều khiển cả « cu li phòng », « cu li cảnh », « cu li điện », và đôi khi lại « được » bẻ con cho diễn viên nữa để « mẹ cháu ra trò », và có lúc lại « được » đỡ đánh an ủi diễn viên khi diễn viên có sấu muộn gia đình nhằm ngay lúc đang ra trò nữa. Công việc của ông này do đó mà hóa ra muôn phần phức tạp. Cho nên uy tín của ông rất là lớn, lớn ngang với lòng tự ái của ông; bởi vậy họa có là gan đại tướng mới dám phê bình đến vở của ông, đến lối đạo diễn của ông. Ông là linh hồn của một gánh; hơn nữa ông là vị trọng tài, hay hơn nữa ông là tay độc tài của rạp đó. Muốn sửa đổi một gánh nào, đầu tiên phải sửa chữa từ ông sửa chữa đi; mà sửa chữa ông thì là cả một cuộc... 19/8 về sân khấu.

HÀ VIỆT PHƯƠNG

CẦN MUA ĐẤT
Cần mua đất một mẫu Tây đất để làm nghĩa địa, ở ngoại ô Saigon, hoặc Gia định hay Cholon.
Hội ông kinh lý Dương, số 274 đường d'Arras Saigon.

ĐÊM CUỒNG PHONG

Tùy bút của KIÊM MINH

CÙNG vì trời mưa gió nên tôi mới trở vào đây. Nếu trời bình yên tôi sẽ đứng trên boong tàu mà nhìn trăng sao, hy vọng với mình mình và nghĩ một chút đến ngày mai.

Bao giờ tôi cũng muốn quay lưng lại với dĩ vãng, và sự xem thường những kỷ niệm có lẽ đã làm cho tôi thành một con người đời khi hơi tàn nhõn.

Hôm nay, gió lộng lên giữa bề khơi, tôi phải sớm trở vào phòng, và mới biết được tâm tính của ba người cùng phòng.

Tất cả đều đang ngồi chơi, mỗi người một góc. Một ông già trầm ngâm có vẻ bí mật, có vẻ đau khổ nhiều trong cuộc sống. Đôi mắt lão thiếu ánh sáng của hạnh phúc. Có lẽ lão cô độc trong đời, và hình như không còn muốn xúc động nữa trước một điều gì xảy đến.

Và hai người kia đang kể cho nhau nghe một cách say sưa những chuyện đã qua trong đời họ. Một mối tình, một thất bại chua cay trên cuộc sống, những nụ cười và những giọt nước mắt. Họ còn trẻ lắm; và họ là hạng người nào, tôi không được rõ, nhưng tôi chăm chú nhìn họ để tìm cho ra một cái lý vì sao họ lại kể những chuyện đã lui về quá khứ xa xăm trên một chiếc tàu đang đi tới.

Tôi bỗng nhớ lại chuyến xe lửa đầu tiên trong đời, lúc tôi còn nhỏ, nhớ rằng khi ấy tôi đang nhìn về phía sau thì một người đứng tuổi đã để râu mép vỗ vai tôi, và bảo nhẹ: khi mình nhìn tới thì mình thấy mình được đưa tới, nhưng nhìn lui thì lại thấy như mình đi lui.

Người đàn ông này, về sau tôi không được gặp, thật là một điều đáng tiếc. Mà thật ra, nếu may mắn, hôm nay người ấy đứng gần bên tôi, thì tôi cũng chẳng thể nhìn nhận ra mà gọi cho gã một nụ cười. Tuy vậy, người ấy ở lại trong tâm tư tôi từ lâu, ôi cảm tình biết mấy!

Lòng tôi đang vui, vui như một đứa trẻ.

Lão già ơi! vì sao lão chẳng cười lên một tí!

Họ đều là những con người vô lý quá. Ông già có vẻ buồn mà vẫn không buồn, thái độ thản nhiên ấy đối với tôi thật là khó hiểu. Người ta, dù thế nào, cũng đừng cố làm cho mình thành một pho tượng, đấy là điều tôi mong ước.

Tất cả đều đen tối quá. Ánh sáng của bốn năm ngọn đèn không đủ làm cho đêm hết tối tăm.

Tự nhiên tôi buồn.

Tôi bỗng nhớ đến Đản, một người bạn tự tử vào độ mùa thu năm ngoái. Một kẻ khó hiểu, cười trước những đau khổ, khóc đón vui tươi. Tôi đã bỏ bao năm tháng gần gũi để cố đi sâu vào lòng Đản nhưng có một bức thành cao ngăn tôi lại mỗi lần tôi định bước vào bên trong của đời Đản. Tất cả đều là mực tàu đen ngòm. Tuy vậy, tôi không cho Đản là một thứ người quái dị. Hắn có duyên cớ nào đấy, nhưng duyên cớ ấy tôi chẳng tài nào tìm biết được. Có lẽ tôi đã vụng về.

Có điều tôi biết Đản đã rất mến yêu cuộc sống. Đản thường hát một bài chứa cả Bình Minh. Tôi quên bài hát ấy là bài hát gì mất rồi, nhưng tôi vẫn còn nghe văng vẳng tai độ cao vút của một nhạc điệu như điên cuồng muốn lên cho thấu mặt trời buổi sớm.

Tôi muốn mở một đấu ngoặc để tự hỏi có phải Đản đã vô lý quá khi đi tìm tuyệt đối. Dù Đản đại đột, nhưng thật Đản đã có một tâm hồn làm ta phải mến thương.

Bao nhiêu người như Đản rồi? Bao nhiêu người muốn đi tìm cao đẹp trong cuộc đời này để mà thất vọng?

Họ vô lý quá, đối với tôi. Tôi chỉ muốn là một kẻ tầm thường, nhận đời với bộ mặt của nó, xé xịch một chút nếu có thể làm được.

Tôi bỗng cười cái cười của tất cả, và khóc gần cùng một duyên cớ với vẫn như mọi người.

Bên cạnh tôi, ông già vẫn khó hiểu, và hai người kia vẫn dùng hiện tại để nhắc đến chuyện ngày xưa.

Nhưng may quá, tiếng máy tàu đều đều và con tàu vượt bề tiếp tục cuộc đi tới trong mưa gió làm cho tôi mỉm cười. Và tôi ngủ.

Tôi thức giấc và thấy có húng đề viết. Tôi vận đèn, ánh sáng vừa được bật lên đã xóa liền bóng tối — không kịp nhận ra là bóng tối đi đâu. Một niềm sáng khoái trong tâm hồn tôi. Tôi nhìn những ông khách cùng phòng. Họ ngủ, họ ngủ hay thức thì cũng thế cả, cuộc đời không mất mát gì đâu.

Hồi chiều nghe tin một thủy thủ nói khuya nay có bão, sao chưa thấy, chỉ biết là hiện sóng gần dữ lắm mà thôi. E rằng bão đến chậm.

Ba giờ sáng rồi, tôi thức để chờ đây.

KIÊM MINH

Y HỌC

Con người có thể sống ngoài 100 tuổi

Theo một tờ báo chuyên về khoa học ở bên nước Mỹ cho biết bác sĩ Kerbank có thể làm ho người chết hồi sinh lại được. Ông thay một quả tim tươi vào trong bộ ngực của người tra mới tắt hơi hay là chích máu tươi vào trong uả tim vừa ngừng đập.

Theo sự nghiên cứu của nhiều bác sĩ, khi người ta vừa tắt thở quả tim thôi đập, thân thể trở nên lạnh ngắt và cứng đơ. Máu từ màu đỏ tiến ra màu đen sẫm, đoạn thành ra màu trắng sọc chẳng.

Hồi năm ngoái, bác sĩ Kerbank đã chữa bệnh rong ba cái nhà thương ở tại New York và Chicago. Ông đã cứu được lối 225 người vừa hết hay là chết dưới hai giờ đồng hồ sống ại. Trong số những người được bác sĩ cứu sống, có một ông lão quá lục tuần.

Người ta trẻ sẵn những quả tim tươi của những người thanh niên chết vì sự rủi ro, tai nạn xe cộ, những tên tù vừa bị xử tử và những người vừa mới chết. Có điều quan hệ là những người đau gần chết hứa chịu hiến trái tim của mình cho khoa học xử dụng.

Nếu gặp trường hợp của những người đau ỉm, bác sĩ Kerbank chỉ có việc chích lấy hết chất máu ở trong quả tim của người đó ra. Sau đó, ông dùng chất máu tốt của một quả ỉm ướp sẵn để thay vào trong tim của người vừa mới chết, không cần đến thuật giải phẫu.

Theo lời bác sĩ Kerbank cho biết, trong số 100 bệnh nhân, có tới 90 người bị thiếu máu ở trong tim.

Người ta hy vọng áp dụng cái phương pháp của bác sĩ để cứu thoát chết nhiều người bệnh sắp chết dưới hai giờ đồng hồ. Bác sĩ lại cho biết ông sẽ khám nghiệm những người còn trẻ tuổi mắc bệnh yếu tim, đau tim. Ông sẽ dùng khoa giải phẫu để cắt bỏ trái tim xấu và thay một quả tim mạnh vào. Người đó sẽ sống lâu tới một trăm tuổi hay là hơn nữa. Tóc của anh ta sẽ không bị bạc, không rụng răng, không nhăn da và máu huyết vẫn hồng hào, đi đứng mạnh mẽ như người mới từ tuần.

TIN MỚI số 36 ra ngày 29-11-53

Khởi đăng 3 tiểu thuyết dài đặc sắc

Không phải thế

TRUYỆN DÀI XÃ HỘI CỦA
HÀ VIỆT PHƯƠNG

DẤU TẬN ĐÁY LÒNG

TRƯỜNG THIÊN TIÊU THUYẾT
của VỊ HOÀNG

(Nhà văn đã đi vòng quanh Đ. N. Á.)

VỀ CỘI LÀM CHI

TIÊU THUYẾT
của NGUYỄN NÔNG ĐÀI

Những người mắc bệnh ho lao nặng, không chịu dùng thuốc men cho đúng cách, những người thờ ơ dể dặt, bị chứng mất ngủ, những người ăn chơi, tẩu tẩu quá độ, sẽ thiếu máu trong tim. Những người này khó mà cứu được theo lối trên đây.

Chứng rụng tóc

Tóc rụng có nhiều nguyên do nhưng theo sự nghiên cứu của các bác sĩ thì một trong những nguyên do đó là chứng bì chi lậu. Chứng bì chi lậu chia ra làm hai hạng một là chứng bì chi lậu khô hay là chứng tóc bị sấu, hai là chứng bì chi lậu dầu. Da đầu thường hay mắc chứng này cũng thấy xuất hiện tại một vài nơi khác trên thân thể. Trong chứng bì chi lậu đầu tóc và da đầu lúc nào cũng nhờn và khô mà giữ cho sạch lâu được vì chất dầu xuất ra bất bị.

Đến nay người ta cũng chưa khám phá ra lý do của chứng này. Các bác sĩ không thấy trong ghết ở da đầu một giống ký sinh trùng này và như vậy có nhiều lý do để tin tưởng rằng chứng này một phần nào là vì do bản mã ra. Tuy nhiên chứng bì chi lậu dù thuộc loại nào đi nữa thường phát ra khi người ta thấy sức mệt yếu đi vì ở bầu hay vì một nhọc.

Thiếu máu, đi tảo ăn không tiêu, thiếu khí trời trong sạch và vận động hay đội những mũ bí có thể cho là những nguyên nhân làm cho bệnh bì chi lậu phát triển.

Không có cách nào chữa cho nhanh chóng và dễ dàng chứng nào. Chỉ có cách là chữa cho sức khoẻ được mạnh và soa thuốc vào da đầu hay tóc.

Các cuộc vận động ở ngoài trời và ánh nắng mặt trời rất có lợi. Uống thuốc bổ và đồ ăn bổ đầu cá thu, ngừ đây đủ và áp dụng mọi biện pháp làm cho sức khoẻ tăng lên.

Phương pháp chữa chứng bì chi lậu ngay tại chỗ bị chứng này trước hết là gội đầu cho sạch những bụi bặm và những chất nhờn của tóc sau sẽ bôi thuốc làm cho tóc mọc nhanh thêm. Gội đầu cho sạch tóc lúc đầu thường làm cho tóc rụng nhiều. Trước hết người ta nên thoa lên đầu một chất nước có gàu cho bụi bặm và chất bẩn để khi sau đó nên luôn luôn gội đầu bằng xà phòng.

Xoa lên đầu những chất bôi đầu có chất lưu hóa, và thủy dương toan sau khi da đầu và tóc đã hết những chất bẩn. Phương pháp chữa này phải lâu, có khi hàng tháng cho đến khi da đã trở lại như thường.



SẮP MỞ

NHÀ THUỐC TÂY

VUI SỐNG

Bàochésur : LƯU HỮU DUNG

8 đường Trần hưng Đạo — Ngã tư Nancy-Galliéni
(Giữa đường Saigon-Cholon)

Ý nghĩa về quê cày ruộng của ông Ben Gourion

(tiếp theo trang 10)

hay ở quốc gia Do Thái, vốn là vấn đề then chốt, khó khăn nhất.

Trước mắt ta, chúng ta đã nhận thấy nó khó khăn vô ngần mà ở Israel cũng không kém phần rối rắm. Bị đám ái quốc quá khích Irgoun cho là quá mềm mại, bị bọn trung lập Mapam cho là phần động, bị bọn tư bản Sionistes cho là quá thiên chủ nghĩa xã hội. Ông Ben Gourion có cái biệt tài, tài an bang tế thế phi thường mới đóng được vai thủ tướng đến ngày nay.

Nhờ Mỹ mà dám tuyên bố đứng ngoài vòng khối chống Nga sô và nổi bang giao với Sô viết, Ông Ben Gourion quả là có can đảm. Mà làm sao tránh được phản động lực của đám tư bản Do thái ở Mỹ đang bùng nổ chống Nga Cộng.

Tuổi đã cao, gian lao rất nhiều, nhưng chí của Ông Ben Gourion còn cứng lắm. Ông quyết định làm một việc mới, đề gượng cho mọi người Do thái.

Bạn có biết Ben Gourion làm gì chăng? Làm một việc tầm thường, là như Lưu Bị trông củi. Ben Gourion trở về cày ruộng, mà không cày cho mình, lại cày cho chung người Do thái, tại một sở ruộng công cộng.

Một vị Thủ tướng công thần khai quốc, một danh nhân ở giữa thế giới sôi như nước lò nóng mấy trăm độ, Ben Gourion trở về cày ruộng.

Thứ nào ta xét xem thái độ quái lạ ấy. Xét là không còn thấy quái lạ mà thấy cái gương tranh đấu tuổi già sáng sủa phi thường.

Ben Gourion muốn nêu gương tự thực kỷ lục cho cả một dân tộc. Muốn chỉ rõ thực vinh ở trong tranh đấu, cố gắng, bền chí và không sợ khó. Ông đã làm gương rồi khi ngồi ghế Thủ tướng.

Ông còn muốn xác Ông có thể mai này tắng địa mà việc làm của ông, gương tranh đấu của ông mãi mãi tồn tại lưu lại vô tuyệt kỳ.

Thế gian có mấy Ben Gourion?
TRỌNG YẾM

Sơ lược cốt truyện

HỌ gặp nhau sau những ngày biến cố ở Hà Nội. Tình viết văn, Dịch làm thợ và Hương mới trở về, bán khoán đi tìm một con đường sống. Cả ba người trước đây cùng học trong trường Kỹ thuật.

Gia đình Hương ở một tỉnh miền bắc khi anh về, đã khác xưa một cách bất ngờ. Hương xin được một chân thư ký ở hãng buôn họ. Chẳng bao lâu anh bỏ nghề vì một chuyện xích mích trong buồng giấy. Anh được Dịch đưa vào làm trong một xưởng sửa xe hơi. Ở đây anh gặp Tạo, một anh thợ còn trẻ, hiểu học và ham hoạt động xã hội. Anh bỏ nhà về ở trong xóm ngoài cùng Tạo. Ít lâu sau, Tạo gặp phải chuyện không may. Chấn nân và lốt bình, Hương bỏ vào Nam.

Đến Saigon, Hương được Tự, một người bạn thầy thù, đưa lại trọ nhà Duyên, em họ Tự là gái nhậu, đêm đêm Duyên phải đi làm nuôi gia đình có một mẹ già với đứa con trai còn nhỏ. Chồng Duyên mất từ trước đã lâu. Đời sống ngàn nấp khác thường của Duyên khiến Hương ngạc nhiên rồi cảm mến...

— Anh Hương !

Lan đã về học từ lúc nào. Cô đến bên anh, khép nép trong tay một cái gói giấy lớn màu xanh lợt. Hương nhìn em, ngỡ ngàng trước đôi mắt long lanh những tinh triu mến. Lòng gã con trai làng đi trong một niềm vui pha lẫn một thoáng buồn dịu như mùi hương trong bóng tối. Lan muốn tươi cười nhưng không hiểu sao giọng nàng nói nhẹ như tiếng thổ dai.

— Thứ hai này anh đi nhỉ ?

Hương mỉm cười nhìn em : « Anh đi, nhớ nhất là Lan ! »

Đôi mắt đen gọn một ánh nhìn bối rối. Đặt cuốn sách bọc giấy xanh lên bàn, Lan rụt rè bảo :

— Em biểu anh cái này làm kỷ niệm.

Hương định gỡ giấy ở chiếc gói xanh thì Lan đã chặn lên tay hắn.

— Đừng mở vội, anh ! Lúc nào đi hãy xem.

Một cảm giác âm ỉ lan lên tay Hương. Hắn vừa bắt gặp cái bàn tay nhỏ, trắng hồng như màu da gà non, mấy ngón tay bút măng đặt lên bàn tay hắn. Hương để một bàn tay nữa lên tay em, nói qua một hơi thổ gấp : « Cảm ơn em ».

Lan nhìn anh, đôi mắt trong sáng, long lanh một nét dịu hiền. Hương đọc thấy trong màu đen của lòng con mắt có em man mác một nỗi buồn thăm dịu. Hắn nắm chặt lấy bàn tay mịn ăm ăm và nghe như lòng mình đang tan vào trong cái giây phút triu mến êm đềm ấy.

Sau khi từ biệt cha và mẹ kế, Hương xách va ly ra xe.

Bóng tối lành lạnh của một sớm mùa xuân chùng lên gã con trai những cảm giác nao nao buồn. Ông Gấm nhất định đòi tiền chân. Hương ra tận bến tàu. Từ sớm Lan đã dậy, trước cả lúc



XXI

chuông đồng hồ báo thức reo. Hương lại bèn em giữa lúc cô đang đặt cuốn sách học giấy xanh gọn gàng vào một góc va ly.

— Bây giờ thì xem được chứ ?

Lan không nói, cúi đầu e lệ trong khi Hương nhắc gói sách lên với một nét mặt triu mến, gỡ mấy nút giấy kết thành hình cánh bướm. Tiếng giấy sột soạt trong im lặng. Mảnh giấy xanh vừa gỡ, Hương vui kêu : « Ô ! đẹp quá ! Một cuốn album. »

Hắn nhắc cuốn sách bìa da đỏ tươi, nhìn Lan như thăm cảm ơn một lần nữa. Hắn nấn lên mặt bìa giòn giòn và mềm, đoạn mở sách. Ở mặt bìa trong hai giòng chữ nét nhỏ mềm mại nổi bật trên nền hoa nâu lợt :

« Tặng anh Hương, để kỷ niệm một chuyến đi của anh và mong đợi một ngày về xum họp. »

thân mến, LAN

Hương lật từng trang bìa nâu sẫm, từng mảnh giấy bóng in hoa, lặng nghe nơi cảm động xôn xao trong lòng. Ở nhà trên mẹ kể Hương dặn dò những gì leo xéo không nghe rõ. Cha Hương lơ đãng nhìn ra cửa. Ông không biết nói gì, chẳng rõ vì buồn giận hay vì xúc động.

Nhà hàng phố còn ngủ êm trong bóng tối. Vài chiếc xe đi sớm thấp thoáng cái bóng lẻ loi trong ánh đèn mờ loáng. Con đường dài heo hút. Cây hai bên hè đứng ngẩn ngơ. Gió lạnh hòa vào cổ áo Hương. Chiếc va ly nặng nề nghiêng lên một bên đùi. Bánh xe cao su của chiếc xích lô lăn lóc cộc trên những ổ gà. Ông Gấm và Lan ngồi ở xe bên, chạy song song với xe Hương.

Từ xa, con tàu lớn với những cột vô tuyến điện, ống khói, chòi cao, cần trục in lên mảnh trời sẫm đậm giữa những mái nhà tôn, những lùm cây, hàng rào sắt như một bức tranh khô khan, ảm đạm. Hương bắt gặp xa nữa là giầy núi thấp thoáng trong sương

trắng đục. Điềm vào đó, gần xa, những cây cột đèn dương con mắt đỏ xọng như người say vừa tỉnh rượu.

Lòng người thanh niên nao lên. Tất cả những hình ảnh cũ hắt tới như gió ngoài trời. Hương rùng mình. Đầu hắn lạnh toát. Hắn chớp mắt và mím chặt môi như thể cố nuốt một cái gì đau đớn dương định trào lên miệng. Đi xa : đẹp biết bao ! Nhưng đoạn tuyệt những kỷ niệm cũ có khi cay đắng nhưng cũng có lúc êm đềm, Hương mới thấy lòng mình đã thực cởi mở để đón nhận những tình cảm sâu kín, thành thực nhất là nỗi lưu luyến, nhớ nhung. Hắn nhớ đến Trâm, nhí nhảnh, thân mật. Thu, kín đáo, gìn giữ, đã gieo vào Hương nhiều cảm tình chân thật : Một nỗi vui pha lẫn ít nhiều vị chua chát. Hương nhớ đến Thanh, Quý những người bạn cũ yên phận với đời sống chật chội trong gia đình. Một nỗi kiêu ngạo vằn vờ trong lòng Hương. Dịch chuyển này về Hải Phòng chắc buồn vì vắng mình ? Còn Tạo, ở đâu, làm gì, sống hay chết ? Cái hình ảnh thăm thía hơn hết vẫn là anh bạn trong lao tù.

Nhớ đến Tạo, Hương cảm thấy như ngực mình như có ai chặn lại. Hắn có cảm giác như nuốt mất đắng. Một ánh lửa kỳ dị bốc lên. Hương mới hiểu rõ lòng mình : Hắn đi để tìm cách cởi một cái gì đang trói buộc mình. Cái sợi dây vô hình ấy luôn luôn siết chặt lại khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. Hương nhớ đến Tịnh nữa. Tịnh cũng dương chịu một nỗi đau như hắn. Biết bao nhiêu người nữa dương đau ?

Tiếng bánh cao su lết trên đường đá rần rần và tiếng phanh rít lên như người nghiêng rặng ken kết kéo Hương ra khỏi những ám ảnh trong nắng chiều trong đầu hắn. Ông Gấm nhanh nhẹn chạy tới xách va ly xăm xăm đi vào phía hàng rào ngăn, gần chòi canh. Hương thoáng nghe một tiếng nức nở.

Lan dương cảm môi. Trong ánh đèn vàng xọng đôi mắt cô em thoáng hiện, u sầu. Mấy giọt nước mắt lan dài trên má. Hương nhẹ để một bàn tay lên bên vai dương run trong làn áo ấm, cười nghẹn ngào :

— Đừng khóc, Lan. Ai lại khóc để tiền chân bao giờ !

Lan cúi đầu, lấy khăn chấm mắt. Ông Gấm chạy lại, bối rối :

— Người ta không cho vào, cậu ạ. Minh không có giấy...

— Thôi, thế ông đưa cô Lan về đi. Hắn nghiêng vào Lan như thi thăm :

« Lan về nhé. »

Ông Gấm rầu rầu bảo : « Cậu đi nhà lại vắng teo. »

Hương mỉm cười để nghe người lão bộc ân cần dặn :

— Cậu nhớ viết giấy về nhà buồn nhé.

Giọng ông Gấm âu yếm hơn. Hương có cảm tưởng như lời dặn dò của cha mình : Đi xa, cậu nên giữ mình, kéo cùn ít tuổi...

— Bao giờ anh lại về ?

Lan đã thôi chấm nước mắt. Nàng hỏi giữa một nụ cười buồn. Hương nhìn em, cười thẳng thắn và an ủi :

— Bao giờ muốn anh về, em chỉ việc viết cho anh một lá thư.

Hương nhìn theo chiếc xe nhỏ dần, khuất vào giữa những đốm đỏ mờ mờ và bóng tối dương loáng. Nỗi ngậm ngùi tan, lòng trở lại thanh thản. Gió ngoài sông hắt lên, thơm mùi biển cả. Không khí mát lạnh như dương từ triền núi xa, trở dậy trong ánh mặt trời và sương sớm thanh khiết. Bến tàu đỏ sộ nổi bật lên, chiếm cả một khoảng trời mai dương nhạt dần. bóng và loáng ánh đèn.

Tiếng ồn ào nghe rõ dần. Bóng gã con trai chờ vợ giữa khoảng bến mềm mòng. Đứng trước mặt, con tàu sừng sững đưa cái sườn đen vĩ đại bên giầy cầu lố nhố những bóng người. Hành khách đứng tụm lại từng nhóm. Hành lý ngồn ngang bên cạnh họ. Một vài gia đình đi xa đem theo từng manh chiếu.

Mấy người áo nâu nháo nhác quanh đám quang gánh thùng mùng chổng chắt cả cái sản nghiệp nghèo nàn của họ. Từng chiếc hòm lớn nằm bên cạnh những chiếc va ly da ketchup chờ đợi cái dây cần trục dương rầm rộ chuyển và sắp sửa đưa chúng xuống cái hầm sâu sâu và tối om. Mấy bọn dân phu dương hỷ hục xích những đồng hàng nặng nề. Người đi lại bận rộn như mấy chiếc xe ba goòng nối nhau lăn bánh trên đường sắt. Hương đặt va ly lên một góc vắng chờ toán hành khách quân nhân

dương xi xô diềm số và công lưng dưới những chiếc ba lô nặng, bám vào thành cầu leo lên tàu.

— Anh đi hạng mấy, thế anh ?

Dương mãi ngắm những đoàn người huyền ảo Hương bỗng giật mình quay lại. Hương nhìn người bạn mới, chiếc va ly nhỏ trên tay, dương tìm cười, tự nhiên như đã quen biết từ lâu. Thấy Hương bối ngỡ, hắn hỏi : « Anh đi có một mình ? ».

Hương bốt ngạc nhiên : « Vâng ».

— Hạng mấy thế ? Giọng nói vồn vã gây cảm tình. Hương thấy mến ngay cái nét mặt ân cần tươi tắn của người bạn đồng hành chưa quen biết. Hắn sốt sắng đáp :

— Hạng tư anh ạ. Gã lạ mặt nói như mừng rỡ :

— Thế thì hay quá. Tôi dương lo không có bạn đồng hành.

Hắn đặt va ly bên hành lý của Hương. Hai người mỉm cười nhìn nhau. Hương chợt nghe bạn kêu.

— Kia. Lại thêm một mống nữa đây rồi !

Gã thanh niên thứ hai khệ nệ chiếc va ly một bên, chiếc đồ máy chặt ních những khúc gỗ một bên, vừa đi vừa nhìn nháo nhác. Người bạn thứ nhất niềm nở đón : « Hạng tư hở ? »

Thấy dáng điệu vui vẻ thân mật, gã nọ vững dạ, nở một nụ cười hiền lành rồi « vâng » một tiếng mà chẳng ai nghe rõ. Hắn buông hành lý ra, thổ đánh phào :

Gấm sách mấy cái dụ này từ ngoài công vào đến đây thực vất vả. Hà tiện mấy đồng bạc...

— Mấy đồng bạc ! Chắc có được đâu.

Người bạn nói với một nụ cười đi dỏm. Nghe giọng nói và điệu bộ thành thạo, Hương thật thà bảo :

— Tôi mới đi lần này là lần đầu.

— Cả anh nữa thì phải ? Anh bạn quay sang hỏi người đồng hành thứ ba. Y gạt :

— Coi bộ như anh cũng đi về nhiều, phỏng ?

— Chẳng tôi mới về ngoài này àn Tết, Có đến ba bốn năm nay rồi, các anh ạ. Àn Tết xong bây giờ tôi lại vô. Cái mảnh đất sinh nhai của mình...

— Saigon buôn bán chắc dễ hơn ngoài anh ta ? Hương hỏi.

— Kể ra người nhiều, buôn bán cũng phải cạnh tranh ráo riết lắm. Nhưng tuy vậy chưa « hóc búa » bằng đất Bắc nhà mình một ít ruộng nhiều, ít vốn thì cứ gọi là xoay học máu mồm cũng không đủ ăn... Tôi sống về nghề da, anh ạ.

Vừa nói anh vừa móc ví đưa cho Hương một tấm danh thiếp.

(còn nữa)

Giải đáp thắc mắc

(Tiếp theo trang 19)

Mỗi khi thuyết trình xong ông sáng đặt ra những câu hỏi cho học trò thảo luận tranh luận với nhau, ông chủ là người trọng tài giải quyết giùm lúc học sinh khi họ bị bế tắc hoặc đi ra ngoài đề mà thôi cuối năm học sinh đậu nhiều nhờ khảo và nhân Hồng Nam về Huế chơi đây.

Bà Nguyễn phương Danh Hảiphong — Ông thầy Nam. Tôi thấy đàn ông các ông lúc nào cũng vì lý do kia để bảo vệ chính quyền làm công cả. Tôi hỏi thật ông đàn bà có thể bình đẳng được với các ông không ?

TRẢ LỜI: Bình đẳng hoàn toàn ư ?

Thưa bà, có thể lắm, nếu các bà đừng mỗi năm mỗi thăng Cu ra đời, nếu các bà có một cơ thể giống hệt như đàn ông, khi các bà là đàn ông tất sẽ bình đẳng hoàn toàn với đàn ông. Nhất định như thế. Các bà cũng có năm giác quan, có những vui buồn như đàn ông, các bà có chỗ bình đẳng với đàn ông ; nhưng các bà phải sinh đẻ, đàn ông không sinh đẻ, cơ thể các bà không giống cơ thể đàn ông, các bà phải có những chỗ không bình đẳng được với đàn ông.

Thưa bà ! mọi công việc trong đời đều do luật phân công chỉ phối sức một anh thì sĩ trời gà không nổi mà giành quyền bình đẳng với vũ sĩ để lên đài đấm đá. Tôi e rằng, khó lòng tránh khỏi sự gây rầy và sủng dẫu.

Tôi tưởng rằng ở đời không có gì nhân đạo và hợp lý bằng khi xã hội, biết tùy theo sức lực và khả năng của từng cá nhân mà phân phối trách nhiệm, công việc.

Trả lời riêng cho bạn Độc Tùng Long Xuyên : Bạn viết ngắn và rõ ràng hơn nữa mới có thể trả lời.

Ý SỐNG

(Tiếp theo trang 23)

chứa cảm tình. Và mới đây, dáng điệu của đứa con gái út ngồi chằm chằm nhặt mấy bó rau đã đánh vào óc gã tất cả cái nghĩa đẹp đẽ của sự LÀM VIỆC.

Tự nhiên, gã thấy ham thích say mê làm việc hơn tất cả lúc nào. Lòng gã cuồng nhiệt bao nhiêu dự tính, Gã ngồi sát lại đứa bé, hai bàn tay sờ vào mồ tóc con. Một mùi mồ hôi tanh tanh nhưng quen thuộc — mùi mồ hôi của tất cả người lao động ở xóm này đều có, trừ gã ra — mùi mồ hôi mà trước kia gã kinh tởm, nhưng bây giờ tự nhiên gã thấy thình thình, gã cúi đầu xuống vai con, lăm lăm không phải để cho đứa bé nghe :

— « Gần nữa đời người rồi, ta mới hiểu thế nào là Ý SỐNG. »

HUYỀN CHI

BẮT MẠCH VĂN NGHỆ

(Tiếp theo trang 17)

mãn cả tính hiếu kỳ (xen lẫn vì o lòng tự ái dân tộc) rồi, thì đồng bào nhất là các thành phần thức giả, đều chẳng khỏi thắc mắc, hoài nghi, lo ngại cho tiền đồ của màn ảnh V.N. nhà (bằng chứng ở tất cả những lời phê phán, đòi lúc sống sượng, cay chua, nhưng tựu trung đa số cũng chỉ do phần lực của lòng tự ái dân tộc gây ra thôi). Đồng bào bản khoản ở mấy điểm chính này:

1.— Thiếu văn nghệ sĩ chuyên nghiệp sáng tác cốt truyện điện ảnh;
2.— Thiếu nhà kỹ thuật chuyên môn hướng dẫn (đạo diễn) việc đóng trò và thiếu điều khiển việc quay phim nhiếp ảnh;

3.— Thiếu nơi huấn luyện Nghệ (huấn luyện từ nhà sản xuất đến người chuyên viên).

Ngoài ba điểm, thuộc về chủ quan của nền điện ảnh phôi thai này, đồng bào còn dự tính đến cả hoàn cảnh khách quan là sự cạnh tranh, tất nhiên sẽ hết sức gay go, của ngoại nhân nữa.

Với tinh thần tự lực cánh sinh sẵn có của người mình, liệu giới điện ảnh còn ấu trĩ của chúng ta có thắng nổi bốn trở lực nọ không? Và thắng bằng cách nào?

Sáng tác Dân Ca

(Tiếp theo trang 21)

tộc. Dân Ca, càng được hòa xướng cách giản dị, càng được nhiều màu sắc dân tộc; cái gì quá trác tai càng đi xa với nhân dân, với nhân bản tính.

Tóm lại, Dân Ca là nhạc để hát, ta đã biết những điều kiện sáng tạo Dân Ca là thế nào (1), ta lại cần biết xử dụng những phương tiện khoa học như kỹ âm pháp, luật hòa âm, dùng đàn để sáng tác cách nào để diễn đạt được tâm hồn của người Việt.

III.— Kết luận

Đề sáng tác Dân Ca:

1) Một quan niệm về âm thanh và cách cấu tạo âm thanh cần được hợp lý và hợp với nhân bản tính, nghĩa là âm thanh phát sanh từ con người do ý chí, tình cảm và sinh hoạt xã hội mà tạo nên. Dân chỉ là phương tiện để diễn đạt tâm trạng con người, nó phải tùy thuộc ở ý chí của Người;

2) Một thái độ xử dụng đúng mức phương pháp kỹ âm và hòa âm để phát triển hồn nhạc dân tộc. Nhạc sĩ cần tạo nhiều điều kiện trong việc đạo nhạc tìm hứng cảm ngay càng gần với dân tộc, là một lẽ lối rèn luyện để tiến bộ, cải tạo tâm hồn để phụng sự nhân dân.

(1) Xem Đời Mới số 81

Nghệ sĩ có quyền bắt mẫn không?

(Tiếp theo trang 18)

Bạn Vị Hoàng cho rằng làm như thế « chính nhà nghệ sĩ trừ danh đã đòi cho mình những danh vọng không phải chỗ ». Xét như thế, có phần chủ quan và kết tội như thế có phần sai lạc. Tôi thấy hành vi khiếm tốn ấy (không phải « đòi danh vọng » như bạn Vị Hoàng đã nói) đáng thương hơn là đã kích.

Điểm chốt: bạn Vị Hoàng cho rằng Limelight thất bại, vì Charlot không sống qua khỏi lửa của trận đại chiến thứ hai, viết Limelight với cảm nghĩ chủ quan, theo sách vở.

Trái hẳn lại, tôi thấy Charlot đã rút những sự thật của cuộc đời nghệ sĩ — phần lớn là cuộc đời của chính ông — để viết phim ấy. Chủ quan thì có chủ quan phần nào. Nhưng, theo sách vở thì... tôi không đồng ý. Tôi xin dành sự phán đoán điểm này cho các bạn đã xem phim Limelight.

**

Tôi không đồng ý với bạn Vị Hoàng hết cả những điểm trên. Nên, theo tôi, phim Limelight thành công. Thành công hơn phim nào? Tôi không so sánh. Tôi chỉ muốn nói là không thất bại như bạn Vị Hoàng đã phê bình.

Phim Limelight đã nêu rõ những vấn đề:

1) Con người nói chung, và nghệ sĩ nói riêng, nếu muốn thành công (tranh đấu), tranh đấu với bản thân, với ngoại cảnh, để thắng những yếu đuối của những ngang trái của xã hội, của hoàn cảnh.

Sự thành công của nàng vũ nữ của Calvero không phải trên trời rơi xuống, cũng không phải do ông giám đốc kịch viện đến, mà chính do nghị lực tranh đấu bản thân nàng vũ nữ, và hề Calvero tạo nên.

2) Ngoài sự tranh đấu chủ quan, nhà nghệ sĩ phải biết giúp đỡ nhau một cách tận tâm, tận lực. Trong Limelight, chúng ta thấy rõ sự giúp đỡ ấy: Calvero giúp đỡ nàng vũ nữ; Calvero lại được người bạn cắt tay cho tiền; sự giúp đỡ của quần chúng.

Chính cái nét « tương thân tương ái » này giữa những nhà nghệ sĩ đã làm khán giả cảm động không là ít. Và đó là một tấm gương rất sáng cho tất cả những người mang danh là nghệ sĩ mà bao giờ cũng chỉ tìm cách đim nhau, để tranh lấy một hư danh, một địa vị.

3) Sự hy sinh của nhà nghệ sĩ già nua để gây dựng hạnh phúc của hai tuổi trẻ: xướng đời, vừa lừa: nàng vũ nữ nổi tiếng và chàng nhạc sĩ có tài. Limelight ngoài những nét triết lý về cuộc đời và dân lối đi cho nghệ sĩ, còn là một thiên tình sử giữa ba nghệ sĩ biết thương mến và kính trọng nhau. Suốt cả cuốn phim, không có lấy một cái hôn, hay một cử chỉ sống sượng, mà người xem vẫn thông cảm những tình yêu tha thiết, sâu kín, đậm đà. Tôi thiết tưởng đó cũng là một điểm nghệ thuật của nội dung cuốn phim, đáng khen ngợi.

4) Đây là điểm chốt: tánh tham lam và sự bóc lột của những viên giám đốc kịch viện, đối với tài tử đóng tuồng.

Tôi được nghe nhiều người đi Mỹ về nói rằng dân Mỹ đáng thù gì theo thời ấy, đúng phong trào hiện hành: ví dụ: năm 1953 là đúng thứ xe hơi 1953 mới hợp thời, những chiếc xe 1952, dù tốt vẫn loại ra ngoài. Và có chủ bán xe hơi cũ (nghĩa là không hợp thời, như gian hàng « lạc xon » ở chợ Bến Thành.

Xem Limelight, câu chuyện xe hơi trên làm tôi nghĩ đến những con người, những linh vực khác ngoài cái hàng « lạc xon » xe hơi cũ. Mỗi ngày, người ta vẫn có đi tìm một cái gì mới lạ. Cái mới lạ ấy thật nó đẹp không? Thật có chưa được cái gì đáng quá không? Không cần. Mới là được. Những tài năng cũng thế. Có lẽ Charlot đã chứng kiến nhiều cảnh nghệ sĩ nạn nhân của phong trào. Hoặc là chính ông? Hoặc ông đã thắng và chán ghét lớp sồn hào nhông cho đây cái chất gỗ xấu xí? Rồi đâm ra bắt mẫn?

Sự bắt mẫn của Charlot trong Limelight ai cũng thấy rõ. Riêng tôi, tôi cho đó là sự bắt mẫn rất chính đáng của bắt cứ con người nào chính đáng. Và nếu vì sự bắt mẫn ấy mà Charlot đã viết ra Limelight, quả là một sự đáng khen, hơn là đáng trách.

Những điểm trên đây đã đem lại cho Limelight một giá trị xứng đáng ngoài phương diện kỹ thuật.

Vậy, tôi cũng cần mở một dấu ngoặc để vạch một nhược điểm của Limelight: mặc dù tình tiết và hành động của nhân vật mang đủ ý chỉ xây dựng lãnh mạng (tranh đấu tương thân tương ái: hy sinh tình cảm cá nhân; thành thật với bản thân nghệ sĩ, ít nhiều lời nói của nhân vật được quá nhiều chưa chất đối với cuộc đời để làm cho những người non trẻ hay kém nghĩ đâm ra bị quan.

**

Tôi được cái may mắn giống bạn Vị Hoàng một điểm: vì yêu mến Charlot mà viết ra những bài về Limelight.

Nhưng, bạn Vị Hoàng lại tiếc cho một thiên tài, và tỏ lòng đau đớn cho nghệ thuật! Trái lại, tôi lại ca tụng thêm thiên tài ấy, và sung sướng thấy nghệ thuật tiến đến mức tinh vi.

LƯU NGHI

Tin mừng

Nhơn dịp lễ thành hôn của bạn Nguyễn - Thim cùng cô Thanh-Giáp, chúng tôi đồng chúc hai bạn trăm năm sắc ấm hòa hiệp.

H. NGỌC-CÀN
N. SĨ-TRUNG

141, Đường Thái-lập-Thành (Chợđũi) Saigon

Bác sĩ HỒ-TRUNG-DUNG

Bệnh đàn bà và con nít
Chuyên trị: Thăm thai, Dưỡng thai
Hộ sinh

Khán bệnh: Chiều từ 4 đến 7 giờ

ĐỜI MỚI số 87



GYRALDOSE

(Dược phẩm Chatelain)

Dùng vào việc vệ sinh kín đáo của phụ nữ

Có bán khắp các tiệm thuốc Tây



Nhà Giám Kiềm Thưởng Chuyên Môn
PTIQUE SCIENTIFIQUE
LUNETTERIE
12, PHAN THANH GIẢN SAIGON

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn:

1.— 1 gói
BEKINAN Tiên

(Eugénine active)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thân hiệu
Quản thủ số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine active)
cho người lớn

Thuốc rét thân hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



ALLO... ALLO
BÂY LÀ TIN TỨC HOÀN-CẦU

SONG HỈ!
SONG HỈ HOÀN ! !

Một tin đáng mừng cho quý Hàng Phụ-nữ.

Kể từ nay quý Bà, quý Cô sẽ được vừa lòng vì « Song Hỉ Hoàn » chắc chắn là phương thuốc chuyên trị về bệnh máu huyết kém suy, ăn không ngon ngủ không được, bảo hột, sốt ruột ợ chua, chảy nước dãi, nhức đầu chóng mặt xây xam, bốn uất...

Kính nguyệt không điều hòa, mỗi lần hành kinh đau bụng, nhức mỏi cùng mình đau lưng. Uống « Hoàn Cầu Song Hỉ Hoàn » máu huyết tốt tươi, da thịt nở nang, mịn màng, trẻ đẹp lại và tất cả bệnh do máu huyết sanh ra đều hết. Thật là một phương thuốc quý giá cho các hàng Phụ nữ.

TỔNG PHÁT HÀNH:
HOÀN-CẦU ĐƯỢC PHÒNG
99, Quai de Belgique Saigon—Và có bán khắp nơi

ĐỜI MỚI số 87



Tóm tắt phần thứ nhất

Những tấm quảng cáo cho những tuồng chèo bóng khiêu dâm, những sách vở của bọn lái ô-nhĩ đi bắt ca tụng thú nhục dục... được bày bán nhan nhản trong một thành phố chỉ biết ăn chơi truy lạc đem lại cái hại trước nhất cho đám trẻ của một xã hội chưa chịu chú trọng đến việc giáo dục chúng, từ cách giáo dục ở gia đình đến trường.

Đông, Đô Ta, Du... bọn thiếu niên ở cái tuổi 12 đến 13 cùng Liên, Mâu, Tri... bọn thiếu nữ đồng tuổi, bọn chúng đều là nạn nhân của những cơn mê tình thần của bọn lái ô-nhĩ đi bắt và lôi giáo dục thoái hóa mà chúng chịu ảnh hưởng. Bọn chúng đều là những trẻ còn cắp sách đến nhà trường.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu là những nhà mô phạm có tư tưởng tiến bộ nhưng lại gặp bà Đốc là người nặng óc thủ cựu đã áp dụng một lối giáo dục lỗi thời, chẳng những không ích gì cho chúng mà còn xô chúng vào con đường hư hỏng, tội lỗi.

Con Liên và thằng Đông là nạn nhân chính của cốt truyện. Hai trẻ sớm sa ngã vào đường tình yêu và suốt hầu hết cả một đời còn hứa hẹn nhiều ở tương lai.

XXVI

ÁP ứng, bác sĩ trả lời :
— Nhưng... vợ tôi.

Tự nhiên, bác sĩ không nói thêm gì nữa, có lẽ vì bác sĩ cảm động.

Thầy giáo Sắc đứng dậy. Thầy đi lại phía cửa sổ, dáng tư lự. Áp trán vào cửa kính thầy nhìn ra phía xa xa.

Bà Đốc lúc này chậm rãi :

— Chắc bác sĩ cũng đồng ý với tôi là cuộc tình duyên đó mất ý nghĩa trong sạch và...

Bác sĩ vội đáp :

— Tôi đồng ý với Bà về điểm đó. Người bạn thân thiết của tôi và cả tôi nữa không phải là những vị thiên thần, và thưa bà rồi dần dần lớn

lên... Nhưng ở thời kỳ đó trẻ em ít được biết những chuyện nói về xác thịt như ngày nay. Chúng tôi đâu có biết đến chiếu bóng và được xem, những tấm quảng cáo.

Tờ báo ngày đó cũng không có những tranh vẽ nhảm nhí như thế. Đâu có những quán cà phê, những hộp đêm, dancing... nhan nhản như lúc này. Hơn nữa, nếu có, cũng không ai dẫn chúng tôi đến những nơi đó.

Ấy thế rồi gặp nhau, có lúc chúng tôi ghi nhau, âu yếm nhau nhưng chẳng có bao giờ chúng tôi nghĩ đến thú nhục dục. Tuy không nói với nhau nhưng chúng tôi ai cũng sợ phạm vào tội lỗi. Ở thời kỳ ấy chúng tôi có quan niệm trái ngược là phân tách hẳn vật chất và tinh thần, ý muốn và tình cảm mà không cho kết hợp lại thành một.

Cũng là một việc may mắn cho chúng tôi khi chúng tôi được mẹ chúng tôi giúp đỡ cho chúng tôi.

— Thế nào? Mẹ các người cũng nâng đỡ cho các người trong công việc ấy?

— Vâng. Thưa Bà, hai người đàn bà đó là hai tâm hồn cao thượng và rất sáng suốt. Hai người đã nhận thấy rằng chúng tôi tâm đầu ý hiệp, theo nền luân lý rất chu đáo hình thức trong thời kỳ ấy, đáng lẽ hai người tìm cách làm cho chúng tôi phải xa nhau và nếu như hai người thực hành cái ý định ấy thì chỉ gieo thất vọng cho chúng tôi và xô đẩy chúng tôi vào một cuộc đời tối tăm mà chúng tôi không thể nào tìm ra ngõ thoát.

Hai người tìm cách làm cho chúng tôi gần nhau lại, đoàn kết thêm. Hai

(Xem Đời Mới từ số 62)

người theo dõi tình cảm chúng tôi đối với nhau, tâm lý của chúng tôi và mãi đến lúc chúng tôi đến tuổi trưởng thành tìm cách cho chúng tôi sống cạnh nhau cả hai mặt tinh thần lẫn thể xác.

«Từ ngày ấy, hai chúng tôi tìm hiểu nhau. Trong tâm trí chúng tôi như có một luồng ánh sáng diu diu, thần tiên cõi mở tất thấy những thắc mắc. Tim chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng vô biên. Và chúng tôi tận hưởng cuộc tình duyên cao đẹp đó và không bao giờ quên ơn hai Người đã xây dựng hạnh phúc cho chúng tôi ngày nay».

Cô giáo Châu nghe câu chuyện lộ vẻ vui mừng hơn hờ :

— Ô! Bác sĩ! Nếu như các bà mẹ ngày nay cũng bắt chước như hai bà mẹ bác sĩ vừa kể, có lẽ sẽ cứu được cho bao cặp trai gái sắp sa ngã vì đã phạm vào một cuộc tình duyên lầm lạc.

Bà Đốc bủ mỗi :

— Riêng tôi cho phương pháp đó là một phương pháp hết sức hư hỏng. Phương pháp đó xô đẩy tinh thần trẻ làm bậy có thể làm hư hỏng cả tuổi thơ ngày.

Bồng có chuông điện thoại réo. Bà Đốc cầm lấy nghe rồi chia sang bác sĩ. Nét mặt bác sĩ sáng lên.

— «A lô! Minh đấy ư? (Bác sĩ vui vẻ quay sang bà Đốc nói nhỏ: Vợ tôi! Vợ tôi!) A lô! Minh nói thế nào? Có khách mời tôi. Sẵn sóc cho một điều dặn này nha! Đông cửa lại! Chiều nay có thể có giông to đấy».

Bác sĩ đặt ống điện thoại, nhìn cô giáo Châu tươi cười :

— Chúng tôi tuy già nhưng quả tim chúng tôi là quả tim của những người 20 tuổi.

Đoạn bác sĩ lấy mũ bước ra vừa chào mọi người :

— Chào bà Đốc. Chào thầy giáo. Chào cô giáo.

À! Xin lỗi, tôi phải đi ngay vì tôi có nhiệm vụ đưa một đứa trẻ ra chào đời.

Thời chào tất cả...

Bà Đốc đưa tay che miệng ngáp :

— Thôi, chúng ta bắt tay vào công việc. Nghe xong những bài diễn thuyết «hay ho» đó, muốn làm gương cho những trò khác, tôi chỉ mong thầy và cô tìm cho tôi tác giả bức thơ nặc danh kia.

ĐÔNG đã từng nói, đã từng la lên là Liên sẽ là người vợ của đời nó. Liên qui cạnh Đông hứa sẽ không bao giờ rời bỏ Đông. Nó hứa sẽ lo và quần

áo cho Đông, sẽ chế những thức ăn ngon lành cho Đông, luôn luôn tận tụy, giữ gìn sạch sẽ nhà cửa. Liên không kể ra công việc săn sóc đối với con cái vì con bé chưa từng nghĩ đến việc ấy, nhưng trái lại, Đông đã tưởng nghĩ đến.

Liên lăm lăm như cầu xin Chúa giúp cho nó làm tròn nhiệm vụ của người vợ và buộc Đông luôn luôn phải thương yêu lấy nó.

Hình như Chúa cũng để ý đến lời cầu khẩn của Liên vì trong lúc ấy Đông ghi nó vào lòng với bao ý thiết tha âu yếm.

Ngoài trời, những đám mây dầy lừng lừng che kín mặt trời. Trong ngôi nhà thờ cứ tối dần khi mặt trời lui về chân núi.

Liên mặc chiếc áo trắng đang theo đuôi một giấc mơ dài. Trên vách treo nhan nhản những hình ảnh của các thiên thần. Trần nhà thờ cao vòi vọi. Liên cảm thấy choáng váng đầu óc. Lúc này nó tưởng nghĩ như đang lạc vào một vũ trụ vô biên, tâm trí nó đang xoay vần vào một trận cuồng phong và hình như tiếng sáo vi vu của các thiên thần làm cho nó càng rối loạn thêm.

Nó cầm chặt lấy tay Đông, cầu mong một sự che chở. Đông trù tính làm một việc gì, quay sang Liên nói nhỏ :

— Đừng đấy nha! Để Đông xem quanh có ai rình mò chúng mình không?

Đông vẫn nghi ngờ ở tính tình nghịch của Đô Ta. Tiếng nói của Đông vang trong nhà thờ, dội vào bốn bức vách, lên trần nhà, tạo ra một dư âm dài dằng dặc. Liên hơi lo sợ.

Nó gào Đông :

— Lại ngay Đông nha!

Đông đã chạy đến cửa. Thằng bé đẩy cánh cửa nhưng vô ích. Chốt cửa đã gài cần thận rồi!

Đông nổi nóng lấy chân đạp vào cửa, nguyên rửa om sòm, Liên chạy lại, rất đỗi ngạc nhiên :

— Có chuyện gì đấy Đông?

Đông lắc lắc cái đầu :

— Ô! Bọn chúng giam hai đứa mình lại đây rồi!

Liên lại lo sợ hơn bao giờ hết :

— Vậy làm thế nào thoát ra khỏi được nơi này chứ?

Thằng bé không trả lời. Nó đang lúng túng tìm cách xô đẩy cửa. Liên lăm lăm :

— Ống khóa hư hỏng rồi kia mà!

Đông cãi lại :

— Không phải thế đâu! Đây là một việc ác ý có tổ chức.

Liên tỏ vẻ buồn chán :

— Như vậy là không thể nào ra khỏi đây rồi!

Đông suy nghĩ một một lúc rồi quả quyết :

— Phải phá cửa mà ra chứ! Nếu như bọn chúng không phải là thủ phạm trong việc này thì chúng sẽ đến đây tìm chúng ta.

Liên nhìn Đông chờ đợi. Đông hỏi gắt :

— Liên còn sợ ấy à?

Liên trả lời giản dị :



— Nếu không có Đông ở cạnh Liên, Liên sợ đấy. Nhưng có Đông ở bên Liên kia mà!

Liên nhỏ nhẹ :

— Chúng mình ở mãi mãi như thế này cũng được. Đứng cạnh nhau một hồi lâu, Đông kéo tay Liên cùng ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Ý muốn che chở cho người bạn gái thúc dục nó ghé tai hỏi Liên :

— Liên đói bụng đấy chứ?

— Ô! Hơi đói thôi.

Đông mò mẫm trong túi quần, đưa ra một mẩu «sô-cô-là» :

— Này! Liên ăn tạm đi!

Liên cảm động :

— Liên không ăn đâu! Đông ăn đi.

Lấy giọng bề trên, Đông ra lệnh :

— Đông muốn Liên phải ăn đấy!

Liên đưa ý kiến :

— Chia đôi ra nha!

Đông tỏ ý không bằng lòng :

— Nếu bé đòi ra, còn gì nữa? Ăn đi.

Tôi đã bảo mà!

Đông còn dặn thêm :

— Cả phần bữa cơm tối đấy Liên nha!

Giọng Liên run run :

— Ô! Nếu vậy, Đông không có gì cả à?

Đông trả lời lớn tiếng :

— Không quan hệ mấy, Liên trước đã.

Tuy đói nhưng Liên vẫn cầm miếng «sô cô là» không chịu ăn rồi bỏ vào túi. Nước mắt Liên chảy ràn rụa; con bé cảm động nói không ra lời :

— Tôi giữ suốt đời tôi mẩu «sô cô là» này!

BÊN ngoài, mây đen giăng kín mặt trời. Màn mây vừa đặc pha lẫn màu tím lẫn màu hồng. Hoàng hôn đang lặn xuống, nhưng trong ngôi nhà thờ đã bắt đầu tối sầm lại.

Đông nhận thấy là mình có một trách nhiệm gì lớn lao lắm. Nó lặp lại câu nói mà nó thường nghe ba nó nhắc trước mặt má nó : «Bổn phận tôi là phải che chở cho Liên».

Mấy đứa kia không thấy lại. Có thể rằng, bọn chúng không phải là thủ phạm cùng nên. Liên vẫn đinh ninh là cánh cửa đã cũ kỹ quá nên khó đẩy đó thôi. Nó chờ đợi đến ngày mai, may ra có người đến giải thoát cho nó và cho Đông.

Bóng tối trùm xuống khu rừng. Những con vật sống về ban đêm bắt đầu hoạt động. Tiếng dế giun họa thành một khúc nhạc nghe náo nức.

Một con cú không biết từ đâu bay lại đậu trên nóc nhà thờ kêu lên từng tiếng nghe ai oán. Liên rùng mình. Trong lúc này Đông tỏ ra can đảm vô biên. Nó bắt đầu dạo một vòng quanh nhà thờ xem chừng như có ý đề tự vệ.

Hai đứa phạm vào tội lỗi. Chúng tự biết và sẵn sàng chịu mọi hình phạt.

Tri óc Liên lúc này rối tung. Đông loay hoay soạn một chỗ ngủ. Nó mò mẫm trong bóng tối xách lại ba chiếc ghế dài rồi đặt kề nhau.

Không khí oi bức. Hình như ở mái ngói và ở bức tường đang tỏa ra hơi nóng của một cái lò lửa. Đông thờ hi hục. Muốn đỡ nóng bức, nó cởi áo ra, chỉ mặc có một chiếc quần đùi. Trông thân hình nó cũng lực sĩ lắm. Giọng nó oang oang :

— Ôm rơm lại! A ha!

Liên vội hỏi :

— Tôi có thể giúp Đông không?

— Ủ! Giúp tội với chứ!

(còn nữa)

7 ngày quốc tế

(tiếp theo trang 3)

Churchill quyết định hội kiến với Malenkov

Nghị sĩ lao động Woodrow Wyatt tiết lộ rằng thủ tướng Winston Churchill quyết định vận động sao tại cho hội nghị Bermudes, Mỹ sẽ tán thành cuộc hội kiến giữa ông với Malenkov.

Ông Wyatt tuyên bố rằng Sir Churchill « tin chắc sẽ không còn năm chính quyền lâu nữa và ông muốn làm một điều gì soi nổi trong khi ông có thể làm được ».

Ông Wyatt thêm: đầu cho người Mỹ có không tán thành đi nữa, thủ tướng Churchill vẫn luôn luôn yêu cầu được hội kiến với Malenkov.

Đối với nghị sĩ này thì rất có thể Malenkov sẽ bằng lòng hội kiến riêng với Churchill.

Nghị sĩ này nói rằng nếu thủ tướng Anh có quyền nhân danh Tây Âu để nói chuyện với Malenkov thì ông sẽ có thể chứng tỏ rằng người Nga có ý muốn giải quyết đôn đốc về đại cương và đang chuẩn bị công việc đó.

Ý Đại Lợi chưa đưa ra đề nghị nào nhứt định để giải quyết vấn đề Trieste

Tại nghị viện Ý đại lợi, thủ tướng Giuseppe Pella đã tuyên bố rằng chính phủ Rome chưa đưa ra những đề nghị nào nhứt định để giải quyết vấn đề Trieste.

Theo thủ tướng Pella, quyết định của Anh, Mỹ qui hoàn khu vực A cho Ý đại lợi đã đánh dấu sự cải thiện rõ rệt trong lập trường của Ý đại lợi, nhưng sự can thiệp của quân lực Nam tư đã tạo nên một tình hình làm cho các xứ liên hệ rất lo lắng.

Tân hoa xã công kích ông Magsaysay

Tân hoa xã công kích dữ dội ông Magsaysay vị Tổng thống Phi luật Tân vừa đắc cử. Ông tân xã này cho rằng ông Magsaysay là một « đại thân hữu của Mỹ ».

Ông tân xã cộng sản tiết lộ rằng: « Không ai là sự tình cờ việc ông Magsaysay đã đọc diễn văn chính trị đầu tiên với tư cách Tổng thống Phi luật Tân vừa đắc cử, ở trên chiếc du thuyền của đô đốc Richard H. Crusen, vị hạm trưởng hải quân Mỹ ở Phi luật Tân. »

Ông tân xã cho rằng ông Magsaysay trong diễn văn trên chiếc du thuyền, đã hứa cố gắng hủy diệt quân đội giải phóng nhân Phi luật Tân và sẽ giúp thành lập một khối liên lạc ở Thái bình dương.

Ông tân xã này thêm rằng ông Magsaysay kêu gọi đến cuộc viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ và đã quyết định sẽ qua vùng nước Mỹ để vận chuyển từ đây đến cuối tháng này. »

Ông tân xã nhận được từ Manila tiết lộ rằng ông Magsaysay sẽ không qua vùng Mỹ quốc trong chuyến gần đây vì lẽ ông sẽ rất bận việc.

Ông tân xã nhắc lại việc ông Magsaysay đã

có một thời gian phụng sự trung đoàn Mỹ số 32 và ông đã được đại tướng Mac Arthur ủng hộ nhờ ông có tinh thần bài Cộng.

Thông tấn xã kết luận: « Nhờ sự đàn áp thẳng tay phong trào giải phóng của dân tộc Phi luật Tân nên ông Magsaysay đã giữ chức Tổng thống quốc phòng hồi tháng Septembre 1950. »

Ở Ba-tư, vụ án Mossadegh vẫn chưa giải quyết xong

Trong một phiên xử, ông chương lý Azmudeh nhắc lại thân thế và dĩ ông của cựu thủ tướng Mossadegh, đã tuyên bố rằng bị cáo muốn nhập quốc tịch Thụy sĩ và cũng cho biết rằng trong khi giữ chức thơ ký tại tòa án Kadjar, ông đã bị đánh đòn vì giá mạo một sắc chỉ.

Ông chương lý kết luận: « Nếu Mossadegh và Riahi nhìn nhận tội lỗi, thì sẽ có thể sửa đổi vài điều trong bản cáo trạng. »

CỰU THAM MƯU TRƯỞNG CỦA CHÁNH PHỦ MOSSADEGH SẼ BỊ TỬ HÌNH

Ông chương lý tòa án quân sự vừa yêu cầu tòa kết án tử hình tướng Riahi, cựu tham mưu trưởng quân đội Ba-tư trong thời kỳ bác sĩ Mossadegh nắm chính quyền.

MOSSADEGH LO SỢ NGƯỜI TA ÁM SÁT ÔNG TRONG KHÁM ĐƯỜNG

Cựu thủ tướng Mossadegh đã tuyên bố là ông không được an ninh trong lúc bị giam tại khám đường.

Cựu thủ tướng nhắc lại rằng trong thế kỷ thứ mười chín đã có một vị quốc vương Ba-tư đã bị ám sát và người ta không bao giờ tìm được thủ phạm.

Ông chánh án đã trả lời với cựu thủ tướng Mossadegh rằng ông không có gì phải lo sợ bởi vì quân đội bảo vệ ông.

Tối cao pháp viện Đài-loan ra lệnh bắt bốn nghị-sĩ hiện lưu trú tại đại lục Trung-hoa

Tối cao Pháp-viện Trung-hoa đã ra lệnh bắt bốn cựu nghị sĩ Trung-hoa vì tội cộng tác với Trung-cộng.

Bốn cựu nghị sĩ là Chen Min Teh, Ke Chi Yu, Keng Pa Tao và Chang Shi Chien bị tố cáo phản bội chính phủ Trung-hoa quốc gia sau khi đại lục rơi vào tay Cộng sản. Những người này cũng bị tố cáo cộng tác với chính-phủ Bắc-kinh.

Ông Ke Chi Yu, nguyên quản ở tỉnh Phúc kiến đã gia nhập đảng cộng sản Trung hoa tại Hongkong và du hành như đã giao cho Trung-cộng hàng ngàn Mỹ kim của ngân hàng chánh phủ tỉnh bộ Phúc-kiến gửi tại một ngân hàng ở Hongkong trước khi Quốc dân đảng rút lui ra khỏi đại lục.

VỤ LỘN XỘN VỪA RỜI Ở ĐÀI BẮC

Nhật báo « China News », bình luận về cuộc khủng hoảng vừa rồi do việc ông Vương thế Kiệt từ chức bí thư trưởng tại tổng thống phủ.

Đường như nguyên do vụ lộn xộn đó không phải chỉ thuộc về các phương diện kỹ thuật hành chánh thôi nhưng còn là những vấn đề thiết yếu khác nữa.

Hội nghị chánh trị Cao ly sẽ khai diễn trước ngày cuối năm nay chăng ?

Người ta cho rằng hội nghị chánh trị Cao ly rất có thể khai diễn trước lễ « Chua Giáng Sanh ». Đó là ý kiến của nhiều nhà quan sát ngoại giao Liên Hiệp Quốc tại Tokyo. Các ông đã phỏng đoán việc này trong lúc bình luận về những sự tiến bộ đã thực hiện trong cuộc đàm phán sơ bộ ở Bàn môn điếm.

Đường như chương nghị vật quan trọng hơn hết là công sản yêu cầu cho Nga sẽ được tham dự hội nghị với tư cách quốc gia trung lập, trong lúc phái đoàn Đồng minh cho rằng Nga sẽ không phải là nước trung lập và ước muốn, nếu cộng sản cũng thỏa thuận, mời Nga sẽ dự hội nghị với tư cách một quốc gia đã tham chiến bên cạnh các nước cộng sản Trung hoa và Bắc Hàn, mặc dầu Nga sẽ không bị chính thức nhìn nhận như là đã tham chiến.

Sở Cảnh sát khám phá một cuộc âm mưu ám sát Phó Tổng thống Mỹ R. Nixon

Sở cảnh sát Phi-luật-tân đã cho biết rằng có sáu quân Huk đã dọn nhập vào thành phố Manille với mạng lệnh ám sát Phó Tổng-thống Mỹ Richard Nixon trong lúc ông lưu trú bốn ngày tại Manille.

Độc lập của Việt-Nam và vận mệnh Đ.N.A.

(tiếp theo trang 13)

lượng con đẻ của chế độ thực dân và chế độ phong kiến, vì những lực lượng đó là vật liệu của thời đại phi cơ hạ giá. Thời đại đó đã qua, tình thế ngày nay chúng ta đang phải đương đầu với phi cơ phân lực. Cho nên, vai trò có thể giải quyết những bế tắc của thời đại phải là vai trò của thành phần quốc gia cách mạng, quốc gia tiến bộ.

Với sự giác ngộ của dân chúng Đông Nam Á hiện tại, cả thế giới cần đề ý đến cái công thức này của xã hội học Đông Phương:

Khi việc làm là nguyện nghĩa thì chỉ tìm thấy sự cộng tác của nguyện nhân, nguyện nhân thì sẽ nguyện động và mang lại nguyện quả tức là thất bại, là thua to.

Chỉ có chính nghĩa mới tìm thấy sự cộng tác của chính nhân, mới mang lại chính quả nghĩa là thắng, là thành công.

BÁN ĐẤT (từ lot nhỏ)

Có sẵn plan và giấy phép Hay đặt cất phố lâu hoặc trệt

Nếu cần chủ đất có thể giúp hộ vô đền và nước.

Vị trí miếng đất: Đường ngang Trần hưng Đạo Chợ Quán (ngang trại Hòa bình)

(Không nhận trung gian)

Xin hỏi tại nhà báo Đời Mới 417 Trần Hưng Đạo—Chợ Quán

Giá báo Đời Mới dài hạn ở Nam-Việt (cả tiền cước phí)

1 tháng...	20\$
3 tháng..	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên: ông TRÁC - ANH 96 Colonel Grimaud — Saigon

Nhi Thiên Đường

đanh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhứt 47, rue Canton-Cholon

Ba môn học rất cần thiết cho các bạn thanh niên:

Xã hội học
Kinh tế học
Chánh trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hàm thụ.

Hội chương trình điều lệ: COURS DE SCIENCES SOCIALES 82-84, Bd. de Belleville—Paris

Hãng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon— Điện thoại số 21,133

Lành đức tiện rèn và làm đồ ngụy các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.



Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là năm ra đời. Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành diệu lại người không ưa.

NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

Hồng Tho
với chuyện và
mình đây

NGƯỜI VÀNG MẶT

Hiếu Độ
mình học



46. Bóng Ái đến gần bóng Liên in trên mặt nước. Liên gương cười nói:
— Áu sâu gì đâu? Cứ như có, chưa thấy người, là đã nghe đến tiếng rồi...



47. Ái nhìn tận mặt Liên bảo:
— Chị dấu em thế nào được, nước mắt còn ướt ở má kia.— Liên nói tránh đi:
— Bụi bay vào mắt thôi, vừa dụi xong đây.



48. Cầm lấy tay Liên, Ái ân cần nói:
— Chị đừng dỗi em nữa. Em cũng thấy anh Hùng tính nết đôi khác nhiều... Ái đời vợ chồng có cách xa nhau bao nhiêu năm trời, gặp lại nhau mà cứ đàm đàm thế nào ấy... Chồng em mà thế, thì phải biết tay em nhé.



49. Liên mỉm cười:
— Thì có làm gì nào?
Ái cũng tươi cười theo:
— À... đề em nghĩ xem... mà em chưa có chồng, hân đợi đến lúc ấy đã chứ.



50. Ái cười khảnh khách, Liên cũng cười theo, rồi ngừng lại, khi người đầy tớ già ra:
— Thưa mợ, cậu sắp đi viếng mộ bà cụ, bảo mợ có đi không ạ?



51. Trên con đường đưa đến nghĩa địa, Hùng làm lùi đi trước Liên lẻo đẻo theo.