

ĐỜI MỚI

SỐ 82

Từ 24 đến 31-10-53

NAM VIỆT. 5000
TRUNG BẮC MIỀN LÀO . 7800

Wasm
AP95
VGD64 +

TRONG TẬP NÀY :

- PHÓNG SỰ : TRONG VÀ NGOÀI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC
- ĐƯỜNG LỐI VĂN NGHỆ MỚI : PHỤC VỤ ĐẠI CHỦNG
- TRUYỀN TRINH THÁM VIỆT NAM
- MỘT BẢN NHẠC MỚI VỀ NẠN LỤT Ở HUẾ « ĐIỀU TÀN » CỦA VÔ-ĐỨC-THU TẶNG BẠN ĐỜI MỚI

HÌNH BIA

MỘT THIẾU NỮ BẮT BẮC

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN
117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
Điện thoại : 793 — Chợ Lớn

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN
Đại diện : LÊ VĂN NGỌ
Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG
Quản lý : TRÁC ANH

Văn phòng liên lạc : 96 Đại lộ Grimaud-Saigon
Điện thoại : 22.101 Saigon — Hộp thư 353 Saigon



Ý KIẾN BẢN ĐỌC

Kính gửi

Saigon, ngày 8/10/53.

Ông Trần Văn An, Chủ nhiệm báo Đời Mới

Thưa ông,

TÔI là một quan nhân hiện đương ở trong một đơn vị ở tiền tuyến.

Tôi chưa được hân hạnh quen biết ông hay chỉ biết qua tập trường tranh đấu của ông trong Đời Mới.

Lập trường của ông đã đem lại cho chúng tôi bao nhiêu an ủi thì cũng bấy nhiêu hy vọng.

Vong hồn tố tiên chúng ta cũng được an ủi phần nào nhờ hành động và ý chí của những đứa con hiếu thảo như ông.

Và đồng bào ta có vì bạn yêu nước « xôi thịt » mà lầm than khổ sở thì cũng nhờ những người như ông an ủi được đôi phần !

Chúc ông cố gắng lên.
Thân ái

Một sĩ quan Q.D.Q.G.V.N.

T.B.— Vì không tiện viết nên phải đánh máy, mong ông hiểu mà thứ lỗi cho, thư này viết tại đơn vị của tôi nhưng tôi đánh máy lại tại Saigon và được dịp di phép.

V.H.



Huế 29-9-53

Kính gửi ông chủ nhiệm ĐỜI MỚI

Thưa ông.

TÔI nghe ông sắp tham dự Hội Nghị Toàn Quốc tôi rất vui mừng nhưng cũng rất lo ngại, lo ngại rất nhiều.

Thưa ông.

Tôi vui mừng vì ông là một kê yêu nước tham dự, nhưng lo ngại cái bắt thành công theo quan điểm của ông.

Thưa ông.

Tham dự Hội Nghị Toàn Quốc, nhưng tôi cầu mong ông sẽ vào phái đoàn thương thuyết họa chặng cái quan niệm của ông được mẫn nguyện.

Và tôi xin đưa vài ý kiến :

— Mở ngay cuộc thương thuyết ở Việt Nam như Cao Miền vậy.

Như thế vừa tiện lợi và được ưu điểm về ta.

Và mong ông đừng cố thái độ « Oui », « non »

Quan điểm của ông, mong ông giữ hoàn toàn, không thì đừng tham dự. Nếu tham dự một cách thế nào cũng được sẽ có ngày họ bêu danh.

Thằng phản quốc.

Thưa ông đây là lời thừa nhưng cũng là lời tâm huyết của tôi gửi ông.

Thưa ông sao tôi thấy trong các chi tiết dành cho Việt Nam không hề thấy ông nói quan thuế, hải cảng, viện phát hành ?

Người dân Việt chờ mong
H.M. (Huế)

Đại diện Đời Mới - Tin Mới tại Paris

Ông Nguyễn Bảo Toản, một nhà viết báo kỹ cựu, cưu Giám đốc tờ Dân Mới trước chiến tranh. Địa chỉ: 82-84, Boulevard de Belleville Paris.

Các bạn ở Pháp muốn liên lạc với nhà báo xin do nơi ông Toản và muốn mua báo, cứ đóng tiền nơi:

Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie
74, rue Saint Lazare Paris

Tran van An compte N° 48.198
Có thể mua mandat carte gửi đến.

Giá báo tại Pháp quốc có cả tiền cước phí:

ĐỜI MỚI

3 tháng	2.250 frs (1)
6 tháng	4.450 frs
1 năm	8.800 frs

TIN MỚI trao phúng văn nghệ:

3 tháng	1.200 frs
6 tháng	2.350 frs
1 năm	4.650 frs (2)

(1) Cước phí gửi máy bay mỗi tập Đời Mới 14\$00 (111frs) nên giá báo tại Pháp trở nên quá cao.

(2) Giá này sẽ bị thay đổi, nếu đồng bạc bị sụt giá đối với đồng quan.

Sau khi gửi tiền vô banque, lấy biên lai gửi đến quản lý Trác Anh, hộp thư 353 — SAIGON.

Cùng các bạn gửi bài đăng báo.— Tòa soạn tiếc không đủ thời gian để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà thề tình cho. Đa Tạ.

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn 447 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán. Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lệ trả lại bản thảo.

— Bài viết về Tòa Soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

ĐỜI MỚI đóng thành bộ

Bạn chờ bỏ qua mà không mua Đời Mới đóng thành bộ (3 quyển hoặc 4) 59 tập, thiếu số 1.

Có bán tại phòng liên lạc 96 đại lộ Grimaud Saigon và tại 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán.

3 quyển giá... 341 đồng
4 quyển 376 đồng

Báo cũ, tính cho bạn đọc 4 đồng
hay 5 đồng.

Bia vài 35 đồng (công đóng)
Bia da 45 đồng

đề nghị như trên hồi năm 1949 nhưng đề nghị đó đã bị hội đồng Bảo an bác bỏ.

Nga sô cũng yêu cầu thi hành ở Trieste bàn quy chế làm thời ghi trong bản hòa ước Ý đại lợi và sẽ thi hành bàn quy chế thường trực ba tháng sau khi bỏ nhận một vị thống đốc.

Bản đề nghị của Nga sô đã gửi kèm theo một bức thư của ông Andrei Vychinski gửi cho ông chủ tịch hội đồng Bảo an William Boberg để phản nản rằng một phần bản hòa ước Ý đại lợi liên hệ đến miền Trieste không được thi hành.

ÔNG VYCHINSKI VÀ LODGE ĐÃ GẶP NHAU TRÊN « LÃNH THỔ » NAM TƯ

Đêm 16-10, hai địch thủ trong cuộc bẩn cãi tại hội đồng bảo an và vấn đề Trieste đã hợp mặt trên « lãnh thổ » Nam Tư.



Thật vậy, ông Andrei Vychinski và ông Henri Cabot Lodge đã dẫn dắt một cuộc tiếp tân do ngoại trưởng Nam Tư Popovitch tổ chức.

Mục đích của Hội Nghị Tam Tướng Tây Phương

Ba ngoại trưởng sẽ nghiên cứu các vấn đề kè sau :

1 — Cuộc giao lê giữa Tây phương và Nga sô chiếu theo các thông điệp vừa trao đổi giữa Moscow và ba cường quốc tây phương.

2 — Đề nghị thương thuyết một hiệp định bát tường xâm phạm với Nga sô;

3 — Các vấn đề Âu châu, kẽ cả vấn đề cộng đồng phòng thủ Âu châu;

4 — Vấn đề Trieste;

5 — Các vấn đề Viễn đông, nhất là các vấn đề Cao ly và Đông dương;

6 — Vấn đề giao tế với Trung hoa cộng sản.

BẢN THÔNG CÁO CỦA BA NGOẠI TƯƠNG ANH, PHÁP, MỸ SAU HỘI NGHỊ LONDRES

Thông cáo chính thức do ba ngoại trưởng Anh, Pháp, Mỹ công bố sau hội nghị Londres tuyên bố rằng :

Các ngoại trưởng Anh, Pháp, và Mỹ đã túc các cuộc thương nghị bằng việc xem xét tình hình tổng quát và các vấn đề chung. Các cuộc bàn cãi đã khai diễn ngày 16, 17 và 18 October tại bộ ngoại giao Anh.

Ba ngoại trưởng đã chấp thuận bản phúc địp gởi cho Nga sô liên can đến việc thương nghị về vấn đề nước Đức và nước Áo.

Trong các thông địp, ba chính phủ đã lại ngỏ lời mời Nga sô tham dự một hội nghị giữa các ngoại trưởng và tổ ý hy vọng rằng Nga sô sẽ chấp thuận đề nghị ấy.

Các vị tòng trưởng cho rằng một hội nghị như vậy sẽ là một bước tiến trên quan trọng để làm giảm bớt tình trạng căng thẳng trên thế giới và giải quyết các vấn đề Âu Châu quan trọng hơn hết.

Ba ngoại trưởng cũng có xem xét tình hình ở vùng Trieste. Các ông đồng ý sẽ cùng nhau cố gắng giải quyết tình hình ở vùng này.

Các ngoại trưởng cũng xem xét những vấn đề khác xảy ra khi Do thái tái cống một thị xã là Kibya trong ngày 14 October, cuộc tấn công đã gây nhiều sự tàn sát quan trọng, và phản ứng mạnh cũng như của cài đối với Jordanie.

xem Tiếp trang 27)



Ý-dai-lợi và Nam-Tư với văn đế Trieste

TRẬN GIÁC THÔNG ĐIỆP

Ngày 12-10, thủ tướng phủ Ý đại lợi công bố một thông điệp cho rằng thông điệp của chính phủ Nam Tư gửi cho các đại diện ngoại giao Mỹ, Anh và Ý đại lợi, và bức giặc thư gửi cho ông tổng thống ký Liên hiệp Quốc là một hành động nhằm mục đích rõ rệt là tri hoán việc thuyền chuyền quyền quản trị khu vực « A » cho Ý đại lợi.

Tuy việc nhưng bộ này tồn thương long trọng của Ý đại lợi nhưng có lẽ người ta sẽ không từ chối ứng thuận để duy trì hoà bình.

Một giải thuyết thứ nhì : chính phủ Belgrade lo sợ rằng sau khi đặt quyền quản trị của mình tại Trieste, Ý đại lợi sẽ tìm cách phát triển thế lực của mình ở vùng Balkan.

Có lẽ người ta có thể làm cho ông Tito yên tâm bằng cách giải bình vùng Trieste và ban cho vùng này một quy chế đặc biệt dưới quyền quản trị của Ý đại lợi.

Hiện thời người ta cho rằng chỉ có thể dựa theo nguyên tắc qui hoán Trieste cho Ý đại lợi thì mới có thể mở cuộc thương thuyết và những thà thức sáp nhập.

Người ta cho rằng có lẽ ông Tito muốn cho Ý đại lợi đồng ý với Anh Mỹ và long trọng tuyên bố rằng mình hoàn toàn thỏa mãn về việc qui hoán lãnh thổ Trieste và khu vực « A » cho Ý đại lợi và không còn đòi hỏi điều chi nữa về khu vực « B ».

Tuy việc nhưng bộ này tồn thương long trọng của Ý đại lợi nhưng có lẽ người ta sẽ không từ chối ứng thuận để duy trì hoà bình.

Một giải thuyết thứ nhì : chính phủ Belgrade lo sợ rằng sau khi đặt quyền quản trị của mình tại Trieste, Ý đại lợi sẽ tìm cách phát triển thế lực của mình ở vùng Balkan.

Có lẽ người ta có thể làm cho ông Tito yên tâm bằng cách giải bình vùng Trieste và ban cho vùng này một quy chế đặc biệt dưới quyền quản trị của Ý đại lợi.

Hiện thời người ta cho rằng chỉ có thể dựa theo nguyên tắc qui hoán Trieste cho Ý đại lợi thì mới có thể mở cuộc thương thuyết và những thà thức sáp nhập.

Hiện thời người ta cho rằng chỉ có thể dựa theo nguyên tắc qui hoán Trieste cho Ý đại lợi thì mới có thể mở cuộc thương thuyết và những thà thức sáp nhập.

Người ta cho rằng có lẽ ông Tito muốn cho Ý đại lợi đồng ý với Anh Mỹ và long trọng tuyên bố rằng mình hoàn toàn thỏa mãn về việc qui hoán lãnh thổ Trieste và khu vực « A » cho Ý đại lợi.

Tuy việc nhưng bộ này tồn thương long trọng của Ý đại lợi nhưng có lẽ người ta sẽ không từ chối ứng thuận để duy trì hoà bình.

Một giải thuyết thứ nhì : chính phủ Belgrade lo sợ rằng sau khi đặt quyền quản trị của mình tại Trieste, Ý đại lợi sẽ tìm cách phát triển thế lực của mình ở vùng Balkan.

Có lẽ người ta có thể làm cho ông Tito yên tâm bằng cách giải bình vùng Trieste và ban cho vùng này một quy chế đặc biệt dưới quyền quản trị của Ý đại lợi.

Tuy việc nhưng bộ này tồn thương long trọng của Ý đại lợi nhưng có lẽ người ta sẽ không từ chối ứng thuận để duy trì hoà bình.

Một giải thuyết thứ nhì : chính phủ Belgrade lo sợ rằng sau khi đặt quyền quản trị của mình tại Trieste, Ý đại lợi sẽ tìm cách phát triển thế lực của mình ở vùng Balkan.

Có lẽ người ta có thể làm cho ông Tito yên tâm bằng cách giải bình vùng Trieste và ban cho vùng này một quy chế đặc biệt dưới quyền quản trị của Ý đại lợi.

Tuy việc nhưng bộ này tồn thương long trọng của Ý đại lợi nhưng có lẽ người ta sẽ không từ chối ứng thuận để duy trì hoà bình.

Một giải thuyết thứ nhì : chính phủ Belgrade lo sợ rằng sau khi đặt quyền quản trị của mình tại Trieste, Ý đại lợi sẽ tìm cách phát triển thế lực của mình ở vùng Balkan.

Có lẽ người ta có thể làm cho ông Tito yên tâm bằng cách giải bình vùng Trieste và ban cho vùng này một quy chế đặc biệt dưới quyền quản trị của Ý đại lợi.

Tuy việc nhưng bộ này tồn thương long trọng của Ý đại lợi nhưng có lẽ người ta sẽ không từ chối ứng thuận để duy trì hoà bình.

Một giải thuyết thứ nhì : chính phủ Belgrade lo sợ rằng sau khi đặt quyền quản trị của mình tại Trieste, Ý đại lợi sẽ tìm cách phát triển thế lực của mình ở vùng Balkan.

Có lẽ người ta có thể làm cho ông Tito yên tâm bằng cách giải bình vùng Trieste và ban cho vùng này một quy chế đặc biệt dưới quyền quản trị của Ý đại lợi.

Tuy việc nhưng bộ này tồn thương long trọng của Ý đại lợi nhưng có lẽ người ta sẽ không từ chối ứng thuận để duy trì hoà bình.

Một giải thuyết thứ nhì : chính phủ Belgrade lo sợ rằng sau khi đặt quyền quản trị của mình tại Trieste, Ý đại lợi sẽ tìm cách phát triển thế lực của mình ở vùng Balkan.

Có lẽ người ta có thể làm cho ông Tito yên tâm bằng cách giải bình vùng Trieste và ban cho vùng này một quy chế đặc biệt dưới quyền quản trị của Ý đại lợi.

Tuy việc nhưng bộ này tồn thương long trọng của Ý đại lợi nhưng có lẽ người ta sẽ không từ chối ứng thuận để duy trì hoà bình.

Một giải thuyết thứ nhì : chính phủ Belgrade lo sợ rằng sau khi đặt quyền quản trị của mình tại Trieste, Ý đại lợi sẽ tìm cách phát triển thế lực của mình ở vùng Balkan.

Có lẽ người ta có thể làm cho ông Tito yên tâm bằng cách giải bình vùng Trieste và ban cho vùng này một quy chế đặc biệt dưới quyền quản trị của Ý đại lợi.

Tuy việc nhưng bộ này tồn thương long trọng của Ý đại lợi nhưng có lẽ người ta sẽ không từ chối ứng thuận để duy trì hoà bình.

Một giải thuyết thứ nhì : chính phủ Belgrade lo sợ rằng sau khi đặt quyền quản trị của mình tại Trieste, Ý đại lợi sẽ tìm cách phát triển thế lực của mình ở vùng Balkan.

Có lẽ người ta có thể làm cho ông Tito yên tâm bằng cách giải bình vùng Trieste và ban cho vùng này một quy chế đặc biệt dưới quyền quản trị của Ý đại lợi.

Tuy việc nhưng bộ này tồn thương long trọng của Ý đại lợi nhưng có lẽ người ta sẽ không từ chối ứng thuận để duy trì hoà bình.

Một giải thuyết thứ nhì : chính phủ Belgrade lo sợ rằng sau khi đặt quyền quản trị của mình tại Trieste, Ý đại lợi sẽ tìm cách phát triển thế lực của mình ở vùng Balkan.

Có lẽ người ta có thể làm cho ông Tito yên tâm bằng cách giải bình vùng Trieste và ban cho vùng này một quy chế đặc biệt dưới quyền quản trị của Ý đại lợi.

Tuy việc nhưng bộ này tồn thương long trọng của Ý đại lợi nhưng có lẽ người ta sẽ không từ chối ứng thuận để duy trì hoà bình.

Một giải thuyết thứ nhì : chính phủ Belgrade lo sợ rằng sau khi đặt quyền quản trị của mình tại Trieste, Ý đại lợi sẽ tìm cách phát triển thế lực của mình ở vùng Balkan.

Có lẽ người ta có thể làm cho ông Tito yên tâm bằng cách giải bình vùng Trieste và ban

Tuần lễ Quốc Tế

Những lời tuyên bố quan trọng của Đức quốc trưởng Bảo Đại

Báo « Le Monde » vừa rồi có đăng những lời tuyên bố quan trọng của Đức quốc trưởng Bảo Đại, hiểu dù toàn dân Việt Nam.



Trước hết, Ngài cho biết : « Tôi đã trở về Việt Nam để thử tái lập hòa bình trong xứ. Mục đích chính sách của tôi trước kia cũng như bây giờ vẫn là như vậy. Tôi đã về nước chẳng phải để khôi phục hoàng triều cũ mà chăng phải để bảo vệ cơ cấu hoặc một quan niệm chính trị nào, và cũng chẳng phải vì một duyên cớ nào khác. Muốn phục hồi hòa bình, phải thỏa mãn những yêu sách quốc gia, chính đáng và chân xác của nước Việt nam ».

Sau đó, Đức Quốc Trưởng Bảo Đại nhắc lại rằng sở dĩ Việt Minh được tuân phục không phải vì Việt Minh là cộng sản mà vì Việt Minh đã hứa tranh thủ thống nhất độc lập cho nước Việt Nam. Ngài lại nhắc rằng chính Ngài đã khiến nước Pháp phải cho Việt Nam thống nhất ngay từ hồi 1919. Ngài nói thêm :

« Nền độc lập được thâu hồi lần lán và chậm chạp hơn, nhưng hiện nay việc thâu hồi này đã hoàn thành ».

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

Rồi Đức Quốc trưởng tuyên bố những lời quan trọng sau này :

« Về những lý thuyết chính trị hoặc xã hội, mọi ý kiến đều có thể phát biểu trong khuôn khổ quốc gia và riêng phần tôi, tôi tự coi như người trọng tài cho các

những dấu vết còn lại của sự lè thuộc đã gây nên.

« Pháp cũng phải hiểu biết rằng Pháp không tồn thất bao nhiêu với những quyền hạn bị chối cãi và đã quá thời ; nhưng trái lại, Pháp đã thâu hoạch một điều khác là khả năng liên kết với Việt nam bằng những giấy liên lạc chắc chắn hơn bởi những sự liên lạc ấy sẽ tôn trọng quyền độc lập của chúng tôi và sẽ được chúng tôi trung thuận, trong tinh thần bình đẳng hoàn toàn, không có dụng ý nào ».

SỰ ĐIỀU HÀNH HIỆN THỜI CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP PHÁP

Sau đó Đức Quốc trưởng Bảo Đại công kích sự điều hành hiện thời của thượng hội đồng Liên hiệp Pháp, hội đồng ấy, theo lời của Đức Quốc Trưởng, chưa có thể đóng vai tuồng gần như thường trực, nhưng hiến pháp của nước Pháp đã trả liệu một hội nghị liên chính phủ có trách vụ ấn định về một chính sách chung bằng sự thỏa thuận của các nước tham dự, và các nước sẽ hành động theo chính sách chung ấy.

NGƯỜI THAY THẾ THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN TÂM

Tiếp theo đó, Đức Quốc trưởng tuyên bố rằng người ta quá chú trọng đến các vấn đề cá nhân và có khi tiêu thụy hóa câu chuyện ấy.

« Người ta gán cho tôi rằng tất cả ý nghĩ của tôi chỉ là một sự tràn trào của trẻ con. Tất cả những ai biết rõ và yêu mến nước Việt Nam, đều là người ngoại quốc đi nữa đều đau đớn về các thảm họa chiến tranh ở xứ này. Phải chăng là chuyện vô lý việc một ông hoàng nước Việt đặc biệt cảm xúc thấy dân tộc trong xứ phải đau đớn và mong mỏi chấm dứt được sự đau đớn đó, nếu có thể được ? Tại sao lại riêng không cho người đó có quyền ai quốc, là một quyền của mọi người ? Nhưng bề ngoài thì sự giải thích có vẻ quá giàn dị.

Người ta đã muốn diễn tả tôi như là người chỉ ham muốn sự hoan lạc, thể thao và các « hộp đêm ». Tôi muốn rõ biết vì lẽ nào với những sở thích như trên, tôi lại trở về một xứ dương cờ chiến tranh để đảm nhận các trách vụ không cho dù chút ngày giờ nào để vui chơi.

CHẾ ĐỘ HIỆN NAY CHỈ CÓ TÁNH CÁCH LÂM THỜI

Đức Quốc Trưởng nói : « Tôi không thể nói riêng với các ông về một ý định riêng nào đối với một nhân vật nào đó vì lẽ thật ra, tôi không có và không thể có một ý định nào như vậy cả.

Vai tuồng của tôi không những là duy trì tinh cách liên tục của một quốc gia ở khỏi Pháp, nhưng có lẽ, mong ước hoàn thành sự tương thân, nếu tinh thần hữu nghị hai xứ không gặp một chương ngại vật nào rắc rối mà mãi đến nay chính

Đừng lây-lết nữa !

SỨ KHOẺ LÀ HẠNH-PHÚC TRÊN ĐỜI
VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

CỬU-LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và thích làm việc hơn trước

CỬU-LONG-HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC

VÕ ĐÌNH DẦN (Chợ Lớn)



THUỐC
BAN NÓNG
TRẺ EM
NGUYỄN THẾ

AMIDOL

Uống vài gói dứt nóng
và tiêu ban

Thuốc ho trái nhà
PECTO-CHERRY



VIỆT-NỮ Nữ-Công Học-Đường

108-110 Frère-Louis—SAIGON

Bồn trường bắt đầu thu nhận học sinh khóa thứ ba.

Trường rộng rãi hắp vệ sinh. Phụ huynh học sinh muốn gửi con em đến học xin viết thư gấp về trường, vì số thu vào có hạn.

Trường có nhiều nữ giáo viên, và giáo sư chuyên nghiệp chăm nom chỉ bảo cho các em—có lành làm bánh mứt, lành thêu tay và thêu máy.

đủ hạng : NHỈ—NHẤT—NGANG

214 DIXMUDE — SAIGON



Nước mắm PHAN-THIẾT
MẪU-HƯƠNG

Golden Club

Golden Club
VIRGINIA
20 CIGARETTES

Thiều BÁ
BỘ-THẬN
BỘ-HUYẾT
SANH-TINH
CƯỜNG-LỰC
TINH THẦN TRẮNG NIÊM

một hiệu thuốc bồ danh
tiếng nhất
Có bán khắp nơi tiệm thuốc

Phép trường sanh khỏe mạnh
muốn trường sanh thì phải ăn ở
theo phép vệ sanh, muốn khỏe mạnh
nên thường dùng thuốc bồ.

Muốn!
Có Sức khỏe luôn luôn
Hãy thường dùng

Đại bồ
NGŨ TẠNG TINH

La Vạn Linh

Thiều BÁ

BỘ-THẬN
BỘ-HUYẾT
SANH-TINH
CƯỜNG-LỰC
TINH THẦN TRẮNG NIÊM

một hiệu thuốc bồ danh
tiếng nhất
Có bán khắp nơi tiệm thuốc



Cố thực cực thân

KHÔNG biết lúc bạn còn nhỏ, bạn có ham ăn thử chuối to trái kêu là chuối hột không? Chợ Bá Dương còn nhớ lúc nèn 7, 8 tuổi, mỗi khi gặp chuối hột là Bá Dương thích ăn lắm, vì chuối vừa ngọt vừa iền. Bá Dương con nít cũng như bao nhiêu trẻ con khác vẫn lão ăn, tham nhiều, dễ rồi ăn không tiêu, bị bệnh bón rất khó chịu. Bển nay mỗi lần gặp con nít ngón chuối hột, hoặc đòi ăn chuối hột, là tôi bảo chúng nó ngay: «Coi chừng, đi tiêu không ra mà mang khốn».

Thật ra Bá Dương rất sợ chuối hột vì không quên mình đã bị chuối hại lắm phen. Ông Bà ta có câu «cố thực cực thân», thì tôi cũng có lời: «cố ăn chuối hột phải phát ách».

Nói rộng ra thì chuối hột hình dung cái gì lấy phần nhiều, trọng lượng mà không kể phẩm. Vô luận bạn ăn chuối hột hay thức nào khác, nếu bạn ăn quá đà bạn sẽ thấy người bạn mệt nhọc lắm vì bao tử của bạn phải làm việc quá sức.

Nhưng đó là nói về mặt bao tử. Bạn phải một trận phát ách, về sau bạn tốn thì không mấy gì hại. Chợ nếu bạn phải bị đầu độc tinh thần trí thức thì bạn không hay không biết để mà chữa, mà tránh.

Tôi xin nói rõ như thế này. Nếu bạn ham đọc nhiều thứ văn nhảm nhí, bạn chắt chúa trong đầu những điều có hại cho đời sống tinh thần của bạn, bạn sẽ chịu ảnh hưởng không tốt cả đời bạn. Ấy vì bạn không chọn thức ăn tinh thần vậy. Rồi bạn sẽ bị náo loạn «phát ách» không khác nào bạn cố ăn chuối hột.

Khi Bá Dương thấy một số rất nhiều truyền đơn gởi tới Toà soạn lấy danh hiệu đăng này đăng nọ, lời lẽ rất ái quái, thương dân, Bá Dương rất đời mừng rỡ nhưng sự vui mừng liền đổi ra lo sợ. Bá Dương nhớ ngay đến chuyện ăn chuối hột.

Chuong ба Dương



Nhà khiêu vũ
GRAND MONDE



Cuộc biểu diễn do cặp ngôi sao màn ảnh Mỹ quốc
ST. CLAIR và DAY
trình bày

điệu múa tân thời! vũ khúc êm tai!



BỊNH BÓN
Bạn làm nóng này trong mình sanh ra nhức đầu, ăn uống không tiêu, no hơi, sinh bụng, uống thuốc:

XÔ ĐÀM KIM ĐƠN

trị dứt bệnh bón, huot trườn.
ĂN NGON, NGỦ YÊN
do 146 Lê Lợi Saigon và khắp tiệm thuốc Hoa-Việt

ĐỌC
THẦN CHUNG
Nhứt báo thông tin
4-6-8 đường d'Ormay — SAIGON
Xuất bản nhiều nhứt ở
Việt-Nam

ĐỐI KHẮP CÁC BẢO NGOẠI QUỐC

MỘT NGƯỜI MỸ TRUNG LƯU ĐỨNG
TRƯỚC MÁY VÔ TUYẾN TRUYỀN
HÌNH MỖI NGÀY ĐẾN 3 GIỜ

Kết quả một cuộc điều tra vừa mới làm xong ở Mỹ thấy rằng: « Trong một gia đình khá giả ở Mỹ có đến 2 không phải chỉ một máy vô tuyến truyền hình.

Nếu những thanh niên từ 15 đến 20 tuổi buổi chiều thích đi dạo mát, trái lại những thiếu niên từ 6 đến 15 tuổi và những người ở một số tuổi khác lại rất ham thích máy vô tuyến truyền hình. Vì vậy mà mỗi gia đình cần đến 2 máy vô tuyến truyền hình. Thiếu niên thích xem những chuyện ly kỳ của những anh chàng Cô bô hoặc những nhà thám hiểm lên cung trang, bô má chúng lại ham nghe những buổi hòa nhạc và những cuộc diễn thuyết bô ích.

Vì lý do đó nên 40% những người gửi mua máy mới đều có ý định giữ lấy máy cũ. Thời giờ trung bình họ đứng trước máy vô tuyến truyền hình là 3 giờ 15 phút mỗi ngày. Máy thường mở mỗi ngày trong 4 giờ 15 phút nhưng không phải lúc nào người ta cũng nhìn đến máy.

(Newsweek, U.S.A)

VĂN HÀO RABELAIS ĐƯỢC CA TỰNG
Ở BẮC KINH

Hàng tháng tần của nước Trung Hoa cộng hòa vira tuyến bộ 1200 văn sỉ, nghệ sĩ và bác học Trung Hoa họp hội nghị ở Bắc Kinh để tưởng nhớ đến 4 ngôi sao sáng của văn hóa thế giới, thi sĩ Khuất Nguyên, tác giả tập Ly Tao, sống vào thế kỷ thứ ba trước Thiên Chúa giáng sinh, Copernic, nhà thiên văn học Ba Lan ở thế kỷ thứ 15, Francois Rabelais (1494-1553) đại văn hào nước Pháp, và nhà văn cách mạng ở Cuba tên là José Marti.

BỘ HẠ CỦA HITLER SẼ ĐƯỢC ĐUA VỀ
TRẠI AN TRÍ OURAL

Một bộ hạ của Hitler có tuyên bố tình hình những tù binh Đức ở Nga. Hiện có 44 đại tướng Đức và đứa con trai của lãnh tụ Quốc xã tên là Seyss Inquart sẽ được đưa về trại an trí Oural.

ĐẠI TÁ TOWNSEND XIN RỜI KHỎI
BRUXELLES

Đại tá Townsend mà vira rời dư luận đồn sẽ bị Công chúa Margaret đã đưa đơn xin rời khỏi Bruxelles.

Từ lúc đến Bruxelles, Townsend không được yên tĩnh chút nào cả. Dân chúng ở đây xem Townsend như một con vật quái lạ. Khi Townsend đi dự một cuộc đua ngựa hay một cuộc biểu diễn về máy bay các nhà nhiếp ảnh không chụp ngựa và may bay mà lại quay máy chụp Townsend.

Ở đâu thiêng hèn cũng tìm mò muốn nhìn cho được mặt đại tá vì vậy mà đại tá không lo tròn được công việc của mình.

Nhưng ngày trở về lại Luân đôn Townsend đã xin bộ trưởng và không quản cho dù đi nơi khac. Cố lè đại tá sẽ được đổi sang nước Đức. Còn một lý do khác mà Townsend muốn rời khỏi nước Bỉ. Townsend không có cửa riêng.

Ở Bỉ, đại tá cũng chỉ ở đâu trong một nhà hàng tầm thường thôi.

TRỊ BINH UNG THU BẢNG THUỐC
« ACTIOMYCINE »

Bác sĩ Selman Waksman loan báo trước đại học vi trùng học rằng ông đã phát minh một thứ thuốc trị sinh trị được bệnh ung thư.

Ông tuyên bố với một ký giả rằng ông đã phát minh chất « actiomycine » hồi năm 1942 và ông đã không tiếp tục nghiên cứu vì bận tìm thử nghiệm.

Ông cũng đã thông tri những điều quan sát của ông cho một số nhà bác học.

Khi đã thí nghiệm, có hiện quả đối với loài vật, cách đây một năm, người ta đã bắt đầu dùng chất thuốc mới này để trị những người bị bệnh ung thư ở các hạch lâm ba tuyến. Nhiều ung thư ấy đã biến hàn trong hai tuần lễ và vài tháng sau biến không thấy tái lại. Đôi với những loại ung thư khác, kết quả cũng tốt song không mau le bằng.

Cho tới nay, ông ta đã có những phúc trình về 150 trường hợp mắc bệnh ấy. Như vậy còn ít quá để có thể phán đoán dứt khoát về hiệu lực của vị thuốc mới nhưng người ta có quyền hy vọng nhiều.

Bác sĩ Waksman tuyên bố ông không có công trạng gì trong những cuộc thí nghiệm thử actiomycine, nhât là một ít lâu sau khi phát minh, ông đã thôi nghiên cứu chất này.

ĐÁY NHỮNG LÝ DO CÁC NHÂN
CỘNG Ở MỸ MUỐN THAY ĐỔI CHỦ

Trước khi thâu nhận những nhân viên mới, một chủ hàng buôn lợn ở Nữu Ước đặt câu hỏi sau đây hỏi những người sếp già việc cho mình:

— Tại sao anh bỏ sở cũ?

Đây là những câu trả lời:

— Tôi muốn mượn chủ tôi 1 đĩa la. Chủ tôi chỉ cho mượn 50 xu thôi.

— Tôi bô sở cũ vì có thiếu nữ ngồi cạnh tôi cứ hát mãi bài. « Con chó nhỏ sau cửa kính »

— Tôi là tài xế ở miền Florida vì vợ tôi tra thích khí hậu ở miền đó. Nhưng rồi vợ tôi xin ly dị để lấy một ông thầy dạy bài.

Rồi đến khi cặp vợ chồng đó ra hiệu cho tôi dừng xe để chờ họ đến định đốc lý, tôi nhảy xuống xe, đóng cửa lại và bỏ xúi ay đi.

— Tôi lánh lương mỗi tuần lẻ 30.000 quan, nhưng mỗi lần đi đến sở tôi lại tiêu hết 200 quan, một ngày nọ, hết tiền, tôi bô sở luôn.

(New York Times Magazine Digest New York)

ÔNG WERNER VON BRAUN TRÙ LIỆU
CÓ THỂ LÊN TỚI HÒA TỈNH

Bác sĩ Von Braun, một nhà chuyên môn về các vấn đề hàng không và cũng là phát minh hòa tiền loại « V » trong kỳ đại chiến vừa rồi đã tuyên bố trong một quyết sách của ông rằng người ta có thể du hành tới Hòa Tỉnh.

Ông Braun cho rằng niết cuộc du hành như vậy sẽ không làm cho người ta phải tổn kém hơn là tờ chử một cuộc hành binh nhỏ trên một chiến trường có giới hạn.

Quyết sách của bác sĩ Braun cho biết rằng muốn thực hiện dự định này thì chỉ cần làm cho một hòn đảo nào bay lồng khôn trung; hòn đảo ấy sẽ tạo nên một vệ tinh nhọn tạo của địa cầu và ở trên cao khỏi mặt đất 940 dặm.

Sau đó phải chế tạo mười chiếc hòa tiền liên串 sẽ luân phiên dày nhau lên tới Hòa Tỉnh. Nhờ đó người ta có thể đi tới mục đích trong vòng 200 ngày.

Ba hòa tiền trong số này sẽ đựng những đồ vật cần dùng và sẽ được đè lại trên Hòa Tỉnh.

Bảy hòa tiền kia sẽ không đậu xuống Hòa Tỉnh nhưng sẽ bay chung quanh như những vệ tinh.

NGÀ CHO XÂY CẤT NHỮNG KHÁCH
SAN SANG TRỌNG ĐỀ LÀM GÌ ?

Một khách sạn sang trọng vừa mới được dựng lên ở Vinnitsa ở miền Ukraine.

Trong mỗi phòng, tiện nghi rất đầy đủ, không kém những phòng khách của ngoại quốc. Ngoài ra có thêm một phòng hát tóc, một bar và nhiều tiệm nữa.

Nhiều khách sạn khác cũng được xây cất thêm trong nhiều thành phố ở vùng Ukraine.

Người ta nghĩ rằng, các nơi này trước là dành cho công chức có chỗ tạm nghỉ mát, sau này có lẽ chỗ nghỉ của các khách du lịch Tây Phương lúc đến nước Nga.

(Les Echos Paris)

DÂN Ý LÀ DÂN SÁT NHÂN NHẤT Ở
ÂU CHÂU

Dân tộc thích sống yên tĩnh nhất ở Tây Âu là dân Na Uy. Sống ở Na Uy ít khi bị ám sát.

Theo những bản thống kê mới đây thì thấy rằng trong năm 1950 có chừng 14 vụ sát nhân, tính ra 4 vụ trong 1 triệu dân cư.

Anh, Pháp, Tây Ban Nha trong 1 triệu dân cư lại có 6 vụ sát nhân. Ở Ý có 766 vụ giết người trong năm 1950, tính ra có 17 vụ trong 1 triệu người, kể đó đến Thụy Điển và Tây Ban Nha đã phạm đến 13 đến 14 vụ sát nhân trong số 1 triệu dân.

(Tit Bits English Digest Londres)

TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

THÁI ĐỘ VÀ LẬP TRƯỜNG của hội viên nhóm Đời Mới

QUAN NIỆM ĐỘC LẬP VÀ BANG GIAO

của TRẦN VĂN ÂN

đại diện nhóm Đời Mới
tại H.N.T.Q.

Quan niệm độc lập

QUAN niệm đặt trên lập trường dân tộc và trên lập trường nhân loại. Bạn Trần Văn Ân cho rằng phúc trình viên và hội viên phát biểu ý kiến có một quan niệm độc lập không đầy đủ.

Muốn độc lập, đòi độc lập không phải là muôn và đài suông. Đòi, giàn lối là vì dân tộc giác ngộ. Có giác ngộ mới hy sinh.

Độc lập là điều kiện sống còn và phát triển đời sống của một dân tộc. Có độc lập mới còn là một dân tộc, dân tộc có độc lập mới có thể mang cuộc sống của mình.

Trên lập trường nhân loại, vì lẽ các dân tộc khác có quốc gia dân tộc và lối đơn vị quốc gia dân tộc (nation) mà hiệp lực nhau, nên dân tộc Việt Nam phải tiến từ đơn vị này, nghĩa là phải có độc lập quốc gia.

Quan niệm độc lập do bạn Trần Văn Ân nêu lên không phải là một quan niệm hẹp hòi. Quan niệm của bạn hướng về hòa bình dân tộc và hòa bình nhân loại, trái hẳn với nhiều quan niệm khác có thể đưa tới chủ nghĩa phát xít.

Quan niệm bang giao

BANG giao là xây dựng. Có giúp đỡ lẫn nhau mới có bang giao. Xây dựng cho nhau mà cũng là xây dựng cho thế giới, cũng là kiến lập nền thịnh vượng chung cho nhân loại.

Thế nên liên minh quân sự phải có nghĩa là bảo vệ hòa bình nhân loại, chứ không có nghĩa là lôi cuốn nhau trong chiến tranh có tính cách nào khác.



ĐỜI MỚI số 83

- Giải thưởng về văn chương Nobel
- Một bài thơ tự do
- Giờ âm u

của HỒ HÁN SƠN

Một chuyện phim được giải thưởng tài tử

Chiều tiến hóa của VĂN CHƯƠNG ĐỨC HIỆN TẠI



Fort, đã 77 tuổi, tác giả của cuốn « Người đàn bà cuối cùng lên đoạn đầu dài ».

VÀI NHÀ VĂN KHÁC

VÀO đầu tháng 10 này, trùng với ngày của Quốc hội Pháp, Đức cũng mở một cuộc Hội nghị Liên bang.

Bên lề các cuộc vận động chính trị, ta hãy xem qua nền văn chương Đức hiện tại ra sao.

Người ta hay nhắc đến tên của Stefan Andres, Bernard von Brentano, Rudolf Ilagelstange, Max Muller. Đây là những nhà văn Đức sinh vào đầu thế kỷ này.

Muller cũng như Andres đều sinh vào năm 1906. Muller trước theo học lâu năm tại Pháp. Ông là một triết gia chịu ảnh hưởng của Jacques Maritain, Geyser, Heidringer, hiện dạy ở đại học đường Fribourg en Brisgau. Những tác phẩm đặc biệt của ông là: « Giáo dục triết lý về giá trị », « Con người và tinh thần », « Siêu hình học khung hoàng ».

Andres vừa là tiểu thuyết gia, vừa viết tản truyện, soạn kịch. Qua các tác phẩm « Thầy Lucifer », « Bức tường vò hình », « Người hiệp sĩ của công lý », và trường thiền tiêu thuyết « Nụ hồng thủy », ta thấy tác giả bao khoan lô tim một lối thoát về tinh thần để bảo vệ danh dự của con người, nêu tinh thần cao cả đó cũng sự sa đọa của nó. Tác giả dùng ngôn ngữ phản đối mọi chủ trương « Mấy móc hóa con người ».

ẢNH HƯỞNG CỦA TÔN GIÁO

ÀNH hưởng của Công giáo là một tinh thần nổi bật trong các văn nghệ phẩm của Đức hiện thời. Ảnh hưởng đó còn biểu lộ cả trên các địa hạt Quốc gia và xã hội khác, kể từ ngày chủ nghĩa quốc xã bị đập đổ đến giờ.

Angelloz, một nhà bình luận sắc bén của tờ « Chiến đấu » ở Pháp có nói: « Người ta nhận thấy rằng các nhà văn công giáo Đức diễn tả được rõ ràng nhất sự sụp đổ cùng sự hoạt động của nước Đức vừa qua, cho nên trước đây có vài tác giả bị chìm đắm, bây giờ nổi bật lên trong hàng đầu các nhà văn Đức. Chưa có lúc nào mà người công giáo lại giữ một địa vị quan trọng trong văn chương Đức bằng sau chiến tranh vừa rồi ».

Trong số các văn sĩ đó, người ta cũng ca tụng nhiều, nữ văn sĩ Gertrud von le



chương diêm tinh, về triết lý, đều đang phát triển mạnh mẽ, đầy sinh lực.

Riêng về ngành soạn kịch, trừ Berthold Brecht, Luckmayer, Fritz von Unruh, nói chung ngành kịch còn kém cỏi lắm.

Mấy nhận xét sơ qua trên đây không thể nêu đủ tình trạng văn chương Đức hiện tại, nhưng làm cho người ta phải chú ý đến một bộ phận văn nghệ đang lên trong ngành văn nghệ các nước đang thức tỉnh và đang vươn lên.

Nước Đức năm nay không kỷ niệm ngày 18 và 19 tháng 10, cách đây 450 năm, đại quân Đức bị Liên quân Âu châu đánh bại.

Và cách đây 44 năm, Fichte, trong Học viện Đức, lớn tiếng hô hào trước Học viện, nhưng thực ra là trước dân chúng Đức lúc bấy giờ: « Cần phải có một tinh thần cao cả, trong sạch, không bị vẩn đục về vật chất, để cai trị xã hội loài người. Mẫu chúng ta đã chảy để giải thoát cho một tinh thần bị tù túng, cho nó được phát triển tự do trên con đường đó ».

Các người có nhiệm vụ phải chứng tỏ và nêu cao ý nghĩa, xứng đáng với sự hy sinh đó, luôn luôn nhắc nhở đến sự mang đậm ánh của chúng ta... »

Giờ, may thay, luận điệu đó không còn nữa, và chiều hướng của văn chương Đức cũng không theo con đường đó nữa.

Qua sự trao đổi tiếp xúc với các nhà văn Đức hiện tại, người ta nhận thấy văn chương Đức có nhiều hy vọng lành mạnh, mặc dù có đôi việc chứng tỏ rằng có một số nào còn thương tiếc cả một thời gian oai hùng trong xâm lăng và tàn phá của bàn tay Đức xưa qua, nhỡ:

« Thời oanh liệt nay còn đâu ! », theo ý nghĩa của họ.

Viết theo tài liệu của Gaetan Sanvoisin
TRƯƠNG TUYỀN



Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

NGƯỜI CÓ ĐUÔI

DẤT chùa Tháp mấy lâu nay xài ra lâm chuyện lạ. Có việc hay được thiên hạ bàn tán, « mâm bồ hòn » lại được nồi danh. Tiếp gần đây cũng xảy ra chuyện lạ nào : vịt đẻ ra bốn con, buồng chuối dài gần hai thước tây, giặc cào cào cống chia ra hai phè, bén cáo xanh, bén cáo đỏ chiến đấu kịch liệt mà có một đặc phái viên đồng nghiệp ở đây cho biết dân chúng đem nước ra trận để tiếp tế cho cáo cào dạ chiến, mới rồi lại có tin một thiền phụ ở tỉnh Preyveng sinh hạ một đứa bé gái có đuôi dài ở cuối xương sống. Mẹ em đã đem cái đuôi cho em và em được lành mạnh, như đứa bé thường.

Rồi còn có những tin tức gì lạ nữa, sau cái tin con người mọc đuôi nữa không ?

HÙNG BIỆN ĂN GIỎ

Ở nhà quê ta, muốn ăn giỗ mà không trộn, phải học thuộc lòng ít lầm là hai mươi câu chữ Nho.

Đó khi người ta bê bánh tráng, mình xô náo là: (Tích thư dì vị tử tôn, tử tôn vị tất năng đặc).

Kiến nghị

CUỘC HỘI VIÊN TRẦN VĂN ÂN VÀ HOÀNG QUANG GIU
Đại biểu Bình Xuyên

XÉT RẰNG : Vị trí địa dư Việt và Pháp có nhiều điều hoàn toàn khác nhau trong phạm vi tương trợ.

XÉT RẰNG : Trong việc bang giao quốc tế, văn đế kinh tế là quan hệ trước nhất.

XÉT RẰNG : Về việc quân sự hộ trợ giữa Việt và Pháp chỉ nhằm việc xây dựng hòa bình chung cho hai quốc gia thì mới có lợi cho nền thịnh vượng Việt Pháp.

QUYẾT NGHỊ

1.) Trong việc bang giao Việt Pháp, cần đặt vấn đề kinh tế lên hàng ưu tiên.

2.) Về mặt quân sự giữa Việt Pháp phải nhằm vào mục đích sự xây dựng hòa bình nhân loại chứ nhất định không để dùng vào cuộc chiến tranh nào có tính cách xâm lăng.

3.) Trong việc liên minh Việt Pháp, cần đặt một cơ sở hoàn toàn mới mẻ, xây dựng với tinh thần liên kết tự do và tự nhiên.

ĐỜI MỚI số 82

Nào là: Phụ mẫu tồn bắt khai viễn du.

Nhưng vào hội nghị, người ta không xò nho nra, nên chỉ nhiều ông nghị chuan bị học thuật lồng kính thánh hiền đã phải ngậm miệng rất lâu trước những danh từ này lừa của các ông nghị hùng biện.

Nhưng không lẽ ngậm cảm mãi, nên thỉnh thoảng vài ông lại đứng lên đề lập lại ý kiến của người khác vừa phát biểu, lập lại một cách vụng về.

Nhưng cái đó còn khứ hơn vài ông, muốn ra vẻ, phát biểu những ý kiến thật là cãi trời, (chứ không phải cãi tạo đâu nhé). Chẳng hạn như đòi tự do báo chí.

À, đó là chuyện nói bộ của mình, có đòi hay có xin gì thì xin ở đây với nhau, chờ sao lại bao nhiêu đoàn thương thuyết đi qua Pháp mà đòi cãi việc ở nhà mình chứ.

Thế mới biết con đường Hanoi Saigon tuy xa mà còn dễ đi, đến như con đường chính trị thì khó tìm lầm đâu nhá.



NHỊ LÒI ĐUÔI

Có một ông nghị, nghị thật sự bảy mươi hai phần đầu, do dân ta ở Hoàng triều cương thô cử lên đảng hoàng đế nào, được ủy ban tờ chức mời tham dự hội nghị.

Ông nghị ấy đến phút chót không đi. Có người bão ông ta sợ bà đầm, nên rứt dù, có người bảo ông ta kém tài ăn nói nên không muốn thiên hạ biết chỗ yếu ấy của mình.

Đến chừng vài hôm sau, xem qua những ngụy biện của ông ta trong một tờ báo nọ, thì thiên hạ mới ngã ngửa.

Thì ra ông nghị có ĐUÔI và đã ló đuôi ra dài xœ.

Dân ta, qua con bão tố, sẽ bình tĩnh lại mà xét đoán ai phá hoại một công việc làm với thành tâm.



CÁI VÒNG LÀN QUẦN

NGUỜI ta héto: « Chưa độc lập mà thương thuyết cái có khô gi ! »

Vậy ra đợi độc lập rồi mới thương thuyết à ? Nhưng chừng đó thương thuyết để đòi cái có khô gi nữa chứ ?

Và bây giờ đây, ngồi khoanh tay mà đợi độc lập à ?

— Ba con ơi ! Nên thương thuyết để đòi độc lập !

— Không, chưa độc lập, đừng thương thuyết.

— Xét ròng lòn quần ấy chỉ lòn quần vì có kẻ nguy hiểm. Ngụy biện vì đốt việc hay vì cố ý phá hoại ?



LAI NGỤY BIỆN

NGUỜI ta lại hô: « Phải có quốc hội trước cái đâ »

Trời ơi là chính trị với ta tri. Chưa độc lập mà có quốc hội được à ? Và trời ơi là đốt và ngụy biện !

Văn đè độc lập của Việt Nam

QUYẾT NGHỊ :

— Xét rằng chỉ độc lập hoàn toàn mới làm thỏa mãn nguyện vọng tối thiêng liêng từ ngàn xưa của toàn thể dân tộc Việt Nam.

— Xét rằng độc lập hoàn toàn là điều kiện phải có trước tiên để đặt nền tảng bang giao Việt Pháp trên lập trường hai nước độc lập nhau.

— Xét rằng độc lập hoàn toàn là điều kiện duy nhất chấm dứt chiến tranh hiện tại, và vãn hồi hòa bình ở Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ :

Toàn thể Hội Nghị Toàn Quốc
đại diện các từng lớp dân chúng Việt Nam

Việt Nam phải là một nước hoàn toàn độc lập, nghĩa là phải đầy đủ chủ quyền đối nội và đối ngoại như bất cứ một quốc gia độc lập nào khác trên thế giới theo quoc tế công pháp.

Thủ tiêu tất cả hiệp ước ký kết giữa Pháp với Việt Nam từ xưa đến nay và chế độ Hoàng triều cương thô.

— Xét vì trong giai đoạn lịch sử hiện tại, các nước đều có khuynh hướng liên kết cộng tác chặt chẽ với nhau để duy trì độc lập và tự do và cùng nhau xây dựng hòa bình thế giới.

— Xét vì cuộc liên kết giữa các dân tộc chi có thể bền vững và có ích nếu hai nước công tác trên lập trường hoàn toàn tự do bình đẳng và tôn trọng quyền lợi lẫn nhau.

— Xét vì tổ chức Liên hiệp Pháp xây dựng trên Hiến pháp nước Pháp năm 1946 trái hẳn với chủ quyền một quốc gia độc lập.

— Xét vì quyền lợi thứ nhất của một dân tộc là tự mình quyết định những việc có liên quan với dân tộc mình.

QUYẾT NGHỊ :

« Nước Việt Nam độc lập không gia nhập Liên hiệp Pháp, trong hình thức hiện tại.

« Sau khi thâu hồi tất cả các chủ quyền mà nước Pháp còn giữ lại, sau khi thanh toán xong việc Phát hành Đồng dương tiền Ngân hàng Đồng dương cũ, nước Việt Nam sẽ ký với Pháp những hiệp ước liên minh trên lập trường bình đẳng tùy theo nhu cầu của Việt Nam và Pháp trong những thời hạn và trường hợp án định rõ ràng.

— Hết thảy mọi sáng kiến, thương thảo, đề nghị quốc tế có liên quan với Việt Nam đều phải do Chính phủ Quốc gia Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của Đức Quốc trưởng định đoạt.

« Tất cả các hiệp ước trên đây sẽ do Quốc hội Việt Nam do cuộc phỏ thông đầu phiếu bầu lên duyệt ý mới được thi hành. »

NỐI GẦN NỐI XA...

— ÚC ngữ ta có câu « Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật ».

Thì đây, trong cuộc thương thuyết Thủ tướng Cao miêu Penn Nouth tuyên bố: « Pháp đã hướng cuộc tranh luận vào « Nguyên tắc chuyên giao », chứ không hướng vào các « Thủ thức chuyên giao ». »

Còn giờ tôi cao quản sự Pháp thì tuyên bố « ... cam kết trao cho Quốc vương Cao miêu quyền chỉ huy quân sự trong « Toàn thể lãnh thổ Vương quốc » và chỉ giữ lại quyền chủ động trong cuộc hành quân cần thiết để giữ vững nền an ninh. « Trong khu vực có con đường chiến lược Saigon Vientiane chạy qua. »

Chả lẽ hai bên đều có lý lẽ, và nói gần nói xa chẳng qua nói thật,

đều còn chuyện đe... cãi nhau.





AU mấy hôm được dự thính Hội Nghị Toàn Quốc tranh luận những vấn đề lớn lao định đoạt vận mệnh nước nhà trong lúc thẩm sứ này, tôi cảm kích vô cùng và mừng rỡ vô hạn.

Ai có ngờ đâu rằng H. N. T. Q. tuy biết mình không phải là Quốc Hội, mà có chỉ cả quyết tự coi mình có quyền ăn nói như Quốc Hội sẽ có ngày mai? Mạnh liệt tuyên bố quyền đó, mỗi đại biểu hăng hái chống giữ quyền ngôn luận của mình; can đảm nói năng, nói cho thò lò can tràng những cái mà bao nhiêu lâu rồi không được nói; nghiêm ngặt thảo luận, cần thận ghi chép, khi chủ trọng thi chau mày, khi tươi cười thì nở miệng; vỗ lo ra mặt, vỗ nhọc bờ phờ bô ăn bô nghĩ để tranh đấu theo đuổi một vấn đề cho đến cuối cùng, khi quyết nghị chấp thuận xong rồi mới thở ra, sung sướng mà hoan hô. Đó là hình ảnh của các ông Đại biểu H. N. T. Q. trong mấy hôm nay!

Các ông biết mình không phải « được hân hạnh di họp một Hội Đồng Tư Vấn » như vẫn có ngày xưa. Các ông biết mình tới đây lần này là lần đầu, sau khi mong mỏi đã bao lâu, để lo toan cứu 23 triệu đồng bào khỏi sự khốc hại của một cuộc chiến tranh đang kéo dài.

Các ông Đại biểu hôm nay đã trở về, các ông có quên được cái quang cảnh mấy hôm nay khi bàn cãi cuối cùng để quyết nghị về Độc lập và Bang giao, nghiêm trang thận trọng, xôn xao náo nhiệt, gay go khò nhoc dễn dộ nào không? Các ông có hồi tưởng cái hình ảnh vị thuyết trình hàng giờ đứng trên diễn đàn chẳng mỏi chân, đọc đi đọc lại bản Quyết Nghị như đọc âm tâ, nhắc từng câu dẫn từng tiếng, mà dưới các hàng ghế thi các ông chăm chỉ chép lại như ở nhà trường. Rồi, căn nhắc từng chữ, phân tách từng câu, các ông tranh luận từng đoạn, ông này đứng lên nói xong, đã có ông khác kế tiếp liền liền, sôi nổi một bầu nhiệt huyết; khi nhắc lại được một khúc đã quên thì mừng, khi sửa lại được một chữ nguy hiểm thì thở ra nhẹ nhàng. Thêm vào, bớt ra, đem lên đặt xuống, các ông kỹ lưỡng thận trọng như một nhóm kỹ sư xây dựng một đài Thiên cổ.

Khi đã nghĩ rằng chắc chắn kỹ càng rồi, không còn nói chi được nữa, các ông giơ tay chấp thuận. Chấp thuận xong một đoạn là mừng một đoạn. Tôi đoán sau, các ông lại kỹ càng, nặn óc như đoạn trên, khi xong cả quyết nghị, các ông sung sướng hoan hô đồng đứng lên chấp thuận tất cả.

Cuốn phim ảnh những phiên nhóm lịch sử này, các ông sẽ ghi nhớ mãi, và sự



Sự hồi hộp ăn thua đó nó dần dập nhất là khi sắp quyết định thu hồi các miền Sơn cước mà người ta kêu là Hoàng triều Cường Thủ.

Rồi còn cái pháp phòng lo lắng khi các ông tranh luận kịch liệt để thêm được mấy chữ « trong hình thức hiện tại » vào sau chữ Liên Hiệp Pháp. Khi thêm được rồi, các ông nhẹ được mỗi lo ngại, mỗi ân hận rằng đã quên mất sau khi bàn cãi suốt cả một ngày mệt.

Tôi đã giải bày về công lao khó nhọc của các ông nhiều rồi. Ngày giờ tôi xin thú thật có ý phản nán rằng trong mỗi phiên nhóm, một phần lớn thi giờ khi các ông chưa nhoc mệt, đã bị phao phi vì những bài diễn văn của những ông thích nói, nói để « ra mắt » thiên hạ, hay

hồi hộp trong khi tranh luận cho một đề nghị quan hệ tới vận mạng tổ quốc, các ông còn phảng phất mải mê trong tâm!

Tôi xin hỏi những ai đã di dự thính

rắng: mấy chục năm trời rồi, chúng ta có

thấy ở Saigon này một Hội Nghị nào trên

BỨC THƯ NGỎ CÙNG CÁC ÔNG ĐẠI BIỂU SAU HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

200 người can đảm, nhứt tâm, hăng hái, quả quyết, « bắt khà xâm phạm » như H. N. T. Q. ngày hôm nay không? Tôi không biết các Hội Nghị ở Hanoi hai năm 45-46; tôi nghe nói ở Saigon trong mấy năm đó không Hội Nghị nào đồng dúc và được bắt khà xâm phạm như Hội Nghị này. Có bạn bảo rằng cả một đời người bảy giờ mới thấy (ở Saigon), không biết có phải là nói quá chăng?

Trong một lâu dài nguy nga tráng lệ mà xưa kia phần nhiều các ông bước vò thi e ngại, dưới mây trâm ngọn đèn, cái quang cảnh bần cãi sôi nổi nhiệt liệt có làm cho các ông mơ tưởng lại Hội nghị Etats Généraux bên Pháp năm 1789 không? Các ông có thấy bóng hình Mirabeau, Danton, Camille Desmoulins, Saint Just, Lebas ở giữa đồng chí các ông không?

Tôi xin miễn tả những giai đoạn cực nhoc nào mà ý nghĩa của mấy chữ Độc Lập Hoàn Toàn, Liên Hiệp trong dương đã trải qua, từ bản quyết nghị này sang bản quyết nghị khác, sửa đổi đổi lại, lộn lén nhắc xuống, rồi mới nói dơ tay chấp thuận, thì đã mất thời giờ rồi.

Lại còn khi hết người lên diễn đàn rồi, là lúc nên chấp thuận nguyên văn đoạn đề nghị của viên thuyết trình đã đọc (mà bây giờ đang đứng chờ đợi trên đòn), hay là nên sửa đổi câu văn, bớt thêm ý nghĩa rồi mới chấp thuận, thì Chủ tịch Đoàn cung cứ để cho nhiều ông đứng lên nói lý thuyết tận đầu đầu một hồi trước khi đưa ra câu văn thay đổi.

Tôi xin miễn nhắc lại những ý tưởng hay lả, những lời lẽ linh hoạt, những tiếng dứt đê, những câu táo bạo, những giọng thiết tha hùng hồn đã làm cho cử tạ khi mừng khi lo, khi băn khoăn, khi thắc mắc, và có lần làm cho Chủ tịch Đoàn cũng phải phản văn không biết để nghị nào là... phải hơn.

Tôi xin miễn tả cái mè man của tất cả mọi người khi cuối cùng nghe thảo luận, và sự hồi hộp khi sắp chấp thuận. Tôi tưởng nó cũng mè man hồi hộp bằng khi người ta đánh bạc, mà đây thi được thua

(Xem tiếp trang 16)

ĐỜI MỚI số 82

CÁC MẪU CHUYỆN

BÊN LỀ HỘI NGHỊ

NÓI TIẾNG VIỆT KHÔNG XONG

MỘT cái bụng phè lắc lư giữa Hội nghị, hòn đầu phiên nhóm dừng ra trước micro lên tiếng ấm ỏi mãi một câu tiếng Việt mà không xong. Hội trưởng sốt ruột, đã có tiếng kêu « mời xuống »... ông đại biểu bắt thành cú kia với tiếp lời mình bằng một câu tiếng Tây bắt cháp cả cú pháp khiến cú tọa cười ấm, la o lên.

Từ sau đó cho đến suốt cả hội nghị, ông đại biểu ta không xeng mà tây cũng không xong một hai lần xin lên nói đều bị « móc » ngồi xuống.

Thảo nào mà thấy vắng cái cười hề hề trên mặt họ Cố-xa-ra.



MÃY CÁI ĐUỔI THÒ RA

— Nguyễn thành Phương tự xưng là thiếu tướng của Việt Nam Phục Quốc Hội viết thư yêu cầu « trị » Hội nghị Toàn quốc.

Nghe đâu sau kết quả H. N. T. Q. xử Phương tình sửa đổi đoàn thể của mình ra thành V. N. Phụng Hội.

— Cái đuôi thò ra khà dài là Nguyễn Vỹ (không biết có phải vì Vỹ là đuôi không?). Trước ngày hội nghị nhóm, ông chạy lui chạy tới nán nì ban tổ chức về một chỗ ngồi trong nghị trường (nhân danh là nghị viện thị xã Dalat). Sau đó có điện tin từ Dalat đánh về phản đối là ông Vỹ không có đại diện cho ai được hết.

Thể rồi trên tờ báo Dân Ta của ông nói lên những lời hán học, xoi mói Hội Nghị. Người ta bảo rằng tại có bà đầm ở sau lưng ông Vỹ giật giãy mơi lộ mặt « anh dũng và oai hùng » như vậy.

— Con mẩy cái đuôi thò ra ở Hội nghị không làm được trò trống gì đều rút lui có trật tự.



NÓI, NÓI VÀ NÓI

Có đại biểu ham nói, thích nói, — không biết có phải vì mặc cảm nói không — mà chẳng biết là họ muốn nói gì. Chắc là các ông nói để mà nói, vì nói

không di đến đâu cả. Chỉ có làm khổ tai những người bị nghe.



TAM BAN TRIỀU DIỄM

NÓI về phái đoàn sẽ di thương thuyền với Pháp, ông Vũ Văn Huyền rút trong lịch sử ra một lối « tam ban triều diễm »

Một lá treo cõi chết như Tông Đốc Hoàng Diệu hồi thất thủ Hanoi. Hai lá nhện đói mà chết như cụ Phạm phủ Thủ

. Ba lá uống thuốc độc tự tử như cụ Phan thanh Giản ở Nam



RÚT LUI

LÂU tự Đại Việt Đặng Văn Sung giờ chót tuyên bố rằng Hội nghị vô trách nhiệm nên ông cũng tuyên bố không trách nhiệm để rút lui.

Trạng sir Vũ Văn Huyền và bác sĩ Phạm Hữu Chương đứng lên chất vấn bảo ông Sung mới thật là người vô trách nhiệm, nhưng ông Sung đã rút lui mỉm dạng.

Người ta hỏi không biết ông Sung đến dự Hội nghị, ngồi ở ghế Chủ tịch đoàn để làm gì, rồi lại tự phủ nhận? Người ta không chờ đợi ở lãnh tụ của một đảng phải chính trị một thái độ vô trách nhiệm như thế.



NGOÀI HỘI TRƯỜNG

VÀI tờ báo ra mặt xuyên tạc Hội nghị Toàn quốc.

Hội nghị diễn đạt những nguyện vọng chính đáng đòi độc lập hoàn toàn cho xứ sở và bang giao bình đẳng Việt Pháp, làm cho họ không bằng lòng.

Thế thì họ muốn gì kia? Người ta không khỏi đặt nhiều dấu hỏi ngờ vực.

KHÔNG ƯA ĐỘC LẬP THIỆT

TƯỚC và trong thời gian hội nghị nhóm họp, ủy ban tổ chức lo chứng bao nhiêu cây gai gập vào bánh xe ở trong và ngoài hội nghị.

Nhưng rõ cục lè phải thẳng, bọn khuấy rối cướp tài tiu nghỉ lùi mãi cả. Để biết chúng làm việc cho ai?



VIỆT CUỘC

TỰ xung là đại diện Việt Nam Quốc dân đảng, ông Đỗ dinh Đạo sau mấy lần phát biểu ý kiến không được ai chú ý cả, đến giờ chót, sau khi mọi việc xong rồi, ông mới xuất ký bắt ý lò mò đến cầm lấy micro kêu gào ba lăng nhăng. Hội nghị đập bát kêu gọi ông trở về trật tự. Trong vẻ mặt ông Đạo cụ hùng như bà con họ Tưởng lui về Đại loan.



TIẾNG NÓI MIỀN NÚI

ĐẠI biểu sơn cước ở Tây kỳ và Hòa Bình lên diễn đàn đã làm chột dạ một số đại biểu ở đồng bằng. Các ông nó rất thao và lời cuồn cào động cù tạ khi tỏ ý nhất quyết cùng chung sống với nhau trong đại gia đình Việt nam,

Trong khi tất cả mọi người đều tán thành việc sát nhập các vùng sơn cước trở về với lãnh thổ Việt Nam, ông Nguyễn phan Long lại đứng lên nói khó về vấn đề Hoàng triều Cường thủ, bị cù tạ phản đối phải lui về chỗ ngồi.



PHỤ CẤP

Ở vải tờ báo « thao tin » sốt dẻo nói rằng mỗi đại biểu một ngày được phụ cấp từ 500 đến 800 đồng. Ủy ban tổ chức trả về với lãnh thổ Việt Nam, ông Nguyễn Sung đã rút lui mỉm dạng.

Người ta hỏi không biết ông Sung đến

dự Hội nghị, ngồi ở ghế Chủ tịch đoàn

để làm gì, rồi lại tự phủ nhận?

Người ta không chờ đợi ở lãnh tụ của một đảng phải chính trị một thái độ vô trách nhiệm như thế.

Trong khi tất cả mọi người đều tán

thành việc sát nhập các vùng sơn cước

về với lãnh thổ Việt Nam, ông Nguyễn

phân Long lại đứng lên nói khó về vấn

đề Hoàng triều Cường thủ, bị cù tạ phản

đối phải lui về chỗ ngồi.



NGƯỜI THỦ BA



Chồng đi làm về — Chù hôm nay mành nấu mòn gì mà mùi thơm quá.



MÙA THU TRONG CHIẾC BÁNH

những hào quang thoát ra từ một bàn tay thần ảo.

— Chắc là họ đã bằng trứng gà?

— Không, trứng vịt đấy.

— Trứng gà có đất hơn trứng vịt là bao mà họ phải làm đổi.

— Không, đất nhiều hay ít cũng là đất. Chinh lời lãi là ở đó. Trứng vịt có hai dòng, mà trứng gà đến hai dòng ruồi.

Câu chuyện không ra ngoài hai người, thế mà cũng lọt đến tai cô hàng.

— Thưa trứng gà đó, chúng tôi không làm đổi đâu.

Một tiếng xèo kêu lên một cách đột ngột hốc lên một mùi thơm ngọt, kích thích từng bạch nước miếng.

Cái quán này làm bánh ngon đã có tiếng. Hai ba lần đổi chỗ vẫn không đi xa chiếc cầu cũ kỹ, nó đã gieo vào lòng khách tha phương cũng như bản xứ những kỷ niệm thơm ngát và ngọt lành. Sau những ngày xa cách, chúng tôi đã tìm lại nó, trên đầu lưỡi còn phảng phất dư vị năm xưa. Bữa nay, quán vắng khách thật là chuyện憾 hưu. Thường khi bước chân vào cửa, có lúc chúng tôi đã phải trở ra vì hết chỗ. Nếu không cũng phải kiểm cách ngồi quay lưng vào nhau hoặc xé xích bàn ghế tránh nhau cho khỏi ngượog vì đã vác mặt đi ăn hàng. Lần này, hội ngộ quán cũ, chúng tôi đã khố tính khép lại một cánh cửa, kéo xuống bức màn che vắt trên cửa sổ làm cho tối thêm cái góc chúng tôi đang ẩn nấp. Và chúng tôi đã kêu lên « đừng » khi bà chủ quán, từ dưới bếp lên, kêu tối xin « dạ thưa vắn đèn thấy trước mắt « dặm liều sương sa » mà lo làm « khách bước dồn » một cách thoan thoát.

Chúng tôi không nghĩ đến bữa cơm chiêu đãi, ung dung ngồi đối diện nhau trong bóng mờ của hoàng hôn, nghe chiếc bánh tự thiêu dần mình, kêu leo réo trên lò lửa, để sắp sửa hiến cho thực khách đang hâm hở đón chờ một cảm giác khoái trá ở đầu lưỡi, lòng nao nao muốn sống thêm chút nữa, « sống để mà ăn ! »

Tiếng cô hàng lách tách đánh trống, vang lên trong chiếc lồng rồng của tôi những cảm giác lồng bồng và vỡ ra trong trí tưởng tượng những vòng tròn vàng, chảy từ một chiếc muồng tròn, rực rỡ viền quanh chiếc bánh như

một tiếng rời chết, để lại một mùi thơm, ngọt cả mũi, ran cả người.

Chúng tôi ngồi nhai nhai nuốt nuốt mà thêm có một cơn mưa lạnh ở bên ngoài quá ! Mưa lạnh cho bánh càng thêm nóng, thêm đòn, hương vị thêm ngon. Tôi nhớ lại những năm trời đã đi sâu vào giữa lòng mùa thu dưới những cơn mưa đậm, gió rét của tiết đông, nằm trong chán, nhai những hạt bắp rang đòn, ngâm ít vần thơ, nghe mưa rơi lách tách trên mái nhà, hay lợp độp trên những tàu lá chuối, mà thấy ấm cả người, ấm từ ngoài vào trong.

Giờ đây tôi thấy thêm những cơn mưa như thế quá !

— Chén nước chấm cứ voi dần đi. Những cọng rau sống, xen lẫn một ít lát vả, khế, chuối chát xắt mỏng như mọc xanh um trên chiếc đĩa cũng voi dần theo trong chớp mắt. Bánh khoái thật là khoái.

Nhưng o kia, sao thế ? Cái miệng dày nhìn vào cái miệng kia. Bánh ngon, nhai thật là ngon. Nhưng trông lại những cái miệng, sao nó ngon ngọt ngoàm, lung bùng một cách dị kỳ và xấu xí đến thế ? Thật không đẹp mắt tí nào, thật là phi mỹ.

Chúng tôi cười phá lên, ngum một hộp nước chè nóng, tự thưởng cho mình cái sáng kiến đã tìm ra được cái tên thật văn chương để đặt cho một thứ bánh không chút ván chuong, từ cái tên tục của nó cho đến cách ăn. Bánh phi mỹ ! Từ nay ta có thể gọi bánh khoái là « bánh phi mỹ » hay « phi mỹ thực » nghĩa là « bánh ăn không đẹp ! ».

Cứ nhau nhau mà đến buồn cười.

Hỏi những ai, muốn có dịp thích khẩu thì cứ chờ lúc chiều tối đến những quán bánh phi mỹ nổi tiếng. Nhưng hãy nghe lời khuyên của chúng tôi. Mỗi khi vào ăn, hãy tìm cho được một chỗ ngồi khuất sau bóng tối, lờ có gần cửa thì hãy khép bớt cửa hoặc kéo màn che lại. Nhà hàng có kêu van tối đòi bật đèn thì hãy can thiệp.

HUYỀN VI



VĂN phầm « Một linh hồn » đã làm chấn động một thời. Có người đã mua hàng tá để tặng nhau làm kỷ niệm gối đầu giường.

« Một linh hồn »

đã được phê bình gia Vũ Ngọc Phan ca ngợi, liệt vào hạng xuất sắc nhất của phụ nữ Việt nam.

« Một linh hồn » đã được tái bản lần thứ hai. Là một sáng tác phẩm diễn hình của tác giả.

Bạn hãy cùng tôi tìm lại những dư vang của nữ sĩ Thụy An.

I.— GIÁ TRỊ KỸ THUẬT

BẰNG một kỹ thuật diệu luyệt, tác giả bố cục thiên tiêu thuyết một cách thật chặt chẽ. Cốt truyện thật ly kỳ, éo le, khe khắt, gay cấn đến tận độ. Người đọc phải mài miết rượt theo từng giòng, từng chữ, từng trang. Giác quan căng thẳng ; có lúc bức đến sôi người lên, có đoạn thấy lòng buồn thảm lại, có phần lại thấy một niềm thương cảm dâng lên rào rạt tràn ngập cả tâm hồn.

Văn của Thụy An linh động, tế nhị lắm. Ý của tác giả cũng dồi dào, phong phú nhiều. Suốt cả một thiên tiêu thuyết dày đến ngót ba trăm trang : không có một hình ảnh bị trùng, hay lặp lại. Không có một phần nào rời rạc, tö nhạt. Tất thảy đều là một bức họa : dìu dàng, êm nhẹ, tha thiết, rùng rợn, ly kỳ.

Nói tóm lại tác giả đã đạt đến một kỹ thuật cao siêu. Hấp dẫn người đọc và cũng. Tác giả đã thành công rực rỡ về phần này.

II.— GIÁ TRỊ NỘI DUNG

1) Xây dựng nhân vật diễn hình.

BÀY THANH là một nữ sinh, xuất thân từ một gia đình quan liêu : ông là quan thượng, cha là tuấn phủ. Tròi lên như một cây leo dại, bồng bột yêu đương, yêu say đắm một cậu sinh viên. Rồi vì thành trì già cỗi, thành trì địa vị : « Cậu là nhà bách dinh nghèo khổ, cô là danh gia vọng tộc ».

Không công nhận sự ràng buộc giữa hai người đó. Cậu và cô lại gặp nhau ngay phong trào cá nhân chủ nghĩa, thế là bỏ học hành, bỏ gia đình, cùng dồn con thuyền tình lênh đênh giữa biển cả thế gian. Đi dè mà hưởng trọn cái yêu đương, đi dè mà tìm tới hạnh phúc duy nhất của mỗi tình đầu.

Bảy Thanh đã tìm thấy đích của hạnh phúc phồn phộ ngay trước mắt, cô đã có thai trong khi một đồng xu không còn dinh túi, thân hình tiêu túy, ốm đau, nắm liết ở một mái hiên trong phố vàng. Cậu cũng hết lòng với tình nhân ; trèo me,

PHÊ BÌNH



MỘT LINH HỒN

CỦA THỤY AN

về văn con gái, cô đã bán cả tâm hồn trinh trắng của một thiếu nữ cho đồng tiền, cho sự hào hoa, dám dare, phong dâng của cô.

Bảy Thanh không còn là một thê chất

con người chứ chưa nói gì đến thê chất đàn bà. Bảy Thanh là một con quái vật, do « xã hội Thụy An » đào tạo nên để hâm hại mọi người. Bảy Thanh là một giống yêu tinh, không còn một chút tình cảm nào của con người, không còn một tương quan lành mạnh nào với đồng loại.

Bảy Thanh là hiện thân của tác giả. Không những đồng lõa với xã hội để bán rẻ thân thể mình, đầu độc mình mà còn dắc dẵn cả con đẻ bước đường trụ lạc, sa đọa.

Tác giả đã căm giận xã hội, cho tất cả đều là phản trắc, lừa lọc, đều giả. Cần phải trả thù, trả thù bằng cách giết tất mọi người để một mình bà sống trên nhung lụa.

Có ý nghĩ đó cho nên :

— Bảy Thanh đã bán cả thanh danh, tâm hồn thê xác để kiếm lấy phủ quý, giàu sang.

— Bảy Thanh đã bán cả con gái cho phường « ma cô » để kiếm tiền trả nợ những giây phút đốt giờ của mình.

— Bảy Thanh đã phá tan bao gia đình. (Phú Tịch, Huyện Hà v. v.) Bảy Thanh đã phá vỡ hạnh phúc ban đầu của con mình và cuối cùng giết nốt con mình sau bao ngày hành hạ về tinh thần đến cực điểm.

Tất cả những tội lỗi, những án mạng trên do Bảy Thanh gây ra, tác giả đã cho phán thi tặc vì bản năng mềm yếu của mình, phần thi giận vì lòng lang dạ thú của chồng cũ, Bảy Thanh đã bỏ chạy, lao đầu vào cuộc đời sóng gió.

Đó là phương tiện cải tạo xã hội của

Thụy An chẳng ?

Đó là hướng sống của tác giả chẳng ?

Đó là hình thức giáo dục của một văn nghệ sĩ à ?

Không thể thế được. Văn nghệ là cải thiện xã hội. Văn nghệ để phụng sự cho con người, vạch cho họ những hướng đi tốt đẹp.

Thấy cuộc đời là giả trá, Bảy Thanh phải làm sao dùng sắc đẹp để cải hóa, để xây dựng lại tinh cảm, hạnh phúc gia đình người. Hy sinh mình đi, lấy kinh nghiệm bản thân để hàn gắn vết thương xã hội. Không thể nào hòn rời mà phách được.



SÀIGÒN CÓ GÌ QUEN ?

của HÀ VIỆT PHƯƠNG

QUEN rồi, sân bay Tân Sơn Nhứt.

Quen lầm rồi, bầu trời khô渴 dưới ánh nắng vàng hanh, dưới ngọn gió nồng hâm hấp.

Và quen rồi, những nét mặt nở nang, những nụ cười sần đón, và nhất là cái động êm êm của lớp người sở trường ca đà cõi hoài lang.

Sàigòn quen khách. Vì.., khách cũng đã quen Sài Gòn lầm rồi.

Mà thi nhân đã có dặn :

— « Càng quen thuộc nết, càng dần diu tình » nên câu chuyện tái ngộ hôm nay là câu chuyện.., tình : tình của ai nhớ Sài Gòn sau một hồi xa vắng, lòng tràn ngập nỗi lo âu về tâm trạng trầm hùng của đồng bào đất Bắc, lòng từ chát niềm thương xót lớp lớp nạn nhân vô tội của miền trung... Trung Việt...

**

Thưa các bạn,

Tôi là dân miền lục vô đây để theo dõi Hội Nghị toàn quốc. Với hình ảnh của vụ thiêu tai còn hằn lên trong trí nhớ, tôi nhìn cảnh vật « đồ thanh ánh sáng » bằng cặp mắt của một kẻ đã được ngó cái chết sát sạt cay đắng, một kẻ đã được chứng kiến những hy sinh vô điều kiện, những nỗ lực phi phàm của trăm ngàn sinh linh chỉ đem có hai bàn tay trắng ra gày dựng lại sự nghiệp, một phút tan tành theo làn nước đục : chúng tôi thiêu tất cả, mà phải làm lại tất cả. Nhà ! mất rồi, cửa cũng mất rồi. Thi chúng tôi đã làm lại nhà, và kiểm lại cửa. Dĩ nhiên nhà chúng tôi phải là thứ nhì... vá vio : đây một cái cột xiêu, kia một cái vách nát, nọ một cái kèo vênh, này một cõi chổng vẹo.

Toàn là đồ cỏ cỏ mà. Trong cõi lầm Song, lầu vào cái mớ vật liệu mốc meo, cỏm cỏ, long mộng hờ ngâm áy, thura, cũng may thay ! Lại có khá nhiều cây gỗ lớn, trôi theo làn nước lũ từ mạn ngược về : gỗ quý cả. Nên chúng tôi đã xé những « cửa hiềm », đó ra, rồi pha chúng vào với những « cửa cũ kỹ » kia để xây dựng lại cơ đà. Thôi thi cũng tạm, chấp nỗi dám cái tranh, ba cái

nữa, coi lấy một túp lều, gọi là có chỗ chui ra chui vào, trong cái lúc loạn ly mà lại gặp con tại biển này. Đòi hỏi nhiều hơn nữa thì là kẻ quá khó tính, đi nơi khác mà đòi.

« Ở đây, chỉ có thể thôi ! »

AI còn vang vang lời khuyên nhủ của bạn thân, tôi dự Hội Nghị toàn quốc với cả một tấm lòng bân hoan, cõi mở, chào đón mọi nguồn gió từ bốn phương trời Việt thời tới, minh tự nhủ mình : Chờ có khó tính ! Minh mồng lồng lấp ! Vốn liếng chỉ có thể thôi ! Chờ có khó tính ! »

Thi tôi đã thấy những gì ?

Tôi đã thấy một quang cảnh quen quen của những ngày sao sa chói lòa hè phố, hè phố rùng rợn dưới gót chân người biến khu, gót chân nở nụ cười.., « giải phóng » : quang cảnh bội nghịch.

— Đã lâu lầm rồi. Minh nhớ thảo luận quá !

Đó là lời một hội viên trẻ tuổi thủ thỉ cùng một nhà báo. Đề cho một chính khách quốc tế nắm vai một chiến sĩ văn nghệ, tiếp lời :

— Đúng thế. Ngoài tám năm rồi còn gi !

Phải, từ tháng chín 1945 đến tháng mười 1953, bây giờ, hôm nay, 12-10, Thị Sảnh Saigon mới.., trở lại nguyên hình : lò tranh đấu giải phóng dân tộc...

Tôi Sảnh, lò giải phóng dân tộc ! Đúng thế, vi...

Ngoài trên từng lầu, trong phòng nhóm nịnh móng ngựa, khách hồi tưởng lại những ngày oanh liệt

tranh đấu cho Thị Sảnh Saigon xóa được cái tên Xã Tây, và nhất là để cho có ngày hôm nay, có buổi họp này...

DÍNH CHÁNH

Trong *ĐỜI MỚI* số 81, ở bài « *Bước đầu độc lập thật sự* » của Trần Văn Cang kiêm trúc sư ở Pháp, đại biểu tại Hội Nghị Toàn Quốc, chờ không phải là Hội Bóng Quốc Gia, như đã sắp lộn.

Bạn đọc chắc cũng đã dính chánh giùm cho rõ.

ĐỜI MỚI



Buổi họp...

Ngoài hai trăm vé mặt dăm chiêu, có, ngang ngạnh có, phom pham có hốc hác có.., từ bốn phương trời Việt tới đây để giải quyết một phần vận mạng của dân tộc.

Buổi họp...

Tế nhện về mặt chính trị thi thấy đây là cả một khối người cương quyết « thà » cho kỳ hết nỗi lòng dồn nén, từ bao lâu nay ra, để làm chứng cho mình, làm chứng cho dân tộc, mà cương quyết hô lớn :

— Dân tộc VN. đã trưởng thành về phương diện chính trị.

— Dân tộc VN. vẫn luôn luôn có ý chí thiết tha và bền bỉ giành độc lập, thống nhất và hòa bình tự do cho mình và cho người..

Buổi họp.. quen quen của những ngày huy hoàng.

Bức thư ngõ cùng các ông Đại biểu...

(Tiếp theo trang 12)

gởi ghé cho sự tuyên truyền của kế phái hoại).

Tài khéo là ở Chủ tịch ngăn không cho nói mà không mang tiếng độc đoán, hối thúc Hội Nghị dơ tay liền nếu đã thấy sự cãi đi cãi lại đã thành ra rõ nghĩa, rung chuông lấp tiếng ông nào không chịu biết điều. Về cái tài khéo lùy cơ ứng biến đó,

ở Quốc Hội Pháp ông Herriot đã có tiếng là tay chuyên môn ngồi ghế chủ tịch. Người ta đã dùng cái danh từ « technicien » mà tặng cho ông. Trước hết chiến tranh thứ hai, có ông Ferdinand Bu'sson (nếu tôi không lầm tên) còn « technicien » hơn nữa. Nói tóm lại Chủ tịch phải là người sáng suốt nghiêm nghị đã đánh, nhưng lại phải mau trí, lanh lợi, lòn tiếng và cương quyết không tay vị.

Các ông đã công trình từ tay vạch lên hai quyết nghị về Độc lập hoàn toàn và Liên kết Bình đẳng, thi nhiệm vụ các ông đã xong rồi. Nếu chẳng may thi hành không được gì cả thì chỉ là lỗi tại thời cuộc mà thôi. Còn nếu sự thi hành bị dở dang, sai lạc thi chẳng người Việt Nam nào trách các ông được cả.

DU HỌC ĐIỀU

17-10-53

ĐỜI MỚI số 82



NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU

NHIỆM VỤ CỦA ĐÀO DIỄN

* của HUÀ HANH CHI *

III

Vi những lẽ trên, một nhà đạo diễn có tài không bao giờ bắt buộc những diễn viên hoàn toàn theo ý muốn của mình ; mà người diễn viên giỏi cũng không bao giờ hoàn toàn biếu diễn theo sự bắt buộc của nhà đạo diễn. Nên, ngoài sự diễn tập thể, nhà đạo diễn có tài còn có thể huấn luyện riêng từng diễn viên : thảo luận về đối thoại, thi nghiệm về động tác v.v..

Nếu đã nhận rằng nghệ thuật của kịch cần cứ trên sự hợp tác và điều hòa những sự sáng tạo của mỗi cá nhân, mà thành một nghệ thuật tổng hợp ; thì mỗi vai kịch đều giữ một phần trọng yếu, và nhà đạo diễn không thể căn cứ ở năng lực sáng tạo độc lập của một cá nhân nào, để thâu hoạch kết quả chung mỹ mãn. Nhà đạo diễn và những diễn viên phải hợp tác với nhau mật thiết, mỗi người gắng tự tạo thành một bộ phận toàn mỹ, mới có thể đạt đến sự thành công rực rỡ của toàn thể được.

Trong thời kỳ diễn tập, nhà đạo diễn cần phải tiếp xúc, chung dung với đời sống của diễn viên, có lúc làm một người khách quan để quan sát, mà cũng có lúc tham dự sự diễn tập với tư cách chủ quan của một diễn viên ; giúp những diễn viên giải quyết những trở ngại khó khăn. Thái độ giảng giải, phê phán của nhà đạo diễn phải rất hòa dịu, để khuyến khích những diễn viên phát triển năng lực tưởng tượng của họ.

Có khi nhà đạo diễn cũng cần nghe theo ý kiến của diễn viên, để phát hiện những cái hay, cái đẹp trong kỹ thuật diễn xuất.

Muốn khỏi phượng hại đến sự tự do sáng tạo của người đồng nghiệp và cộng sự, để điều chỉnh và thống nhất tất cả mọi ngành và mọi người, những diễn viên phải tự động hạn chế tự do của mình, chịu nghe theo sự chỉ chục, có thể đăng được cả. Bạn viết rất thành sự Tự Do sáng tạo THỐNG NHẤT. Mong.

ĐỜI MỚI số 82

sân khấu để chỉ đạo, hoặc phải làm một người « nhạc trưởng » cho diễn viên.

Trong lúc này, nhà diễn viên nên đứng xa sân khấu, ngồi dưới hàng ghế, làm một khán giả khách quan, yên lặng quan sát sự biểu diễn của các diễn viên. Nếu thấy chỗ nào không đúng, nhà đạo diễn buộc diễn viên phải sửa chữa ngay ; chỗ nào chưa đầy đủ, thời phụ bồi thêm vào. Nhà đạo diễn có thể đứng ở hàng ghế khán giả, la lớn lên để chỉ dẫn cho diễn viên trên sân khấu, sự chỉ đạo của nhà đạo diễn phải hướng đúng theo phương châm và mục đích đã quy định.

Ví kịch là một nghệ thuật sáng tạo tổng hợp và tập thể, nên bao giờ cũng cần có một người chỉ huy tối cao để đưa một khuôn mẫu nhất định. Nhưng trong sự thống nhất, tập thể ấy cần chú ý một điều : nhà đạo diễn phải phục vụ cho những diễn viên, chứ không phải những diễn viên phục vụ cho nhà đạo diễn.

Và trách nhiệm của nhà đạo diễn là chỉ dẫn cho diễn viên những hình thức biểu hiện trên sân khấu, giúp đỡ cho năng khiếu sáng tạo của những diễn viên phát triển một cách đầy đủ ; vì nghệ thuật sân khấu, là một ngành sáng tác cần sáng sủa rõ rệt, cần có sức mạnh lôi cuốn lòng người, trong đó những màu sắc và hình thái của cuộc đời xen lẫn và hòa hợp với nhau trên bề mặt và cả bề sâu.

LƯU NGHỊ dịch



Bạn THÚY NGÀ :

Thư và bài đều nhận được cả. Bề ý đến lời bạn nêu trong thư.

Bạn THÁI CHÍ BÌNH :

Ty Quản lý sẽ trả lời thư riêng bạn rõ.

Bạn THANH THANH :

Hoan nghênh.
Các Bạn TÔ CAO HÒA, SONG HỒ, VŨ HÀNG, NGUYỄN HOÀI VĂN, V.L, SONG TỊNH, AN SƠN, HOÀI DƯƠNG, LONG DƯƠNG, NGUYỄN PHẬT, PHƯƠNG THỤY, HUYỀN LINH, HOÀNG MAI MINH, TÔ MẶC HÀN, LÊ HÙNG, LÊ NGÂN, HOÀI GIANG, QUẾ VIỆT.

Bà nhận được bài các bạn. Ba lá.
Bài Mới số 72, số hình 261, một bạn ở Bálat muốn biết địa chỉ bạn, Bạn cho biết được không ?

Bạn LƯƠNG DANH HIỀN :

Sẽ có thư riêng gửi bạn. Rất tiếc không chiều ý bạn được.— G.T.

Đường lối của văn nghệ mới

PHỤC VỤ ĐẠI CHỦNG

DAI chung hóa văn nghệ là một phương châm hoạt động của người văn nghệ mới sau chiến biến 1945. Nó đã trở thành đề mục chủ chốt của nhiều cuộc bàn cãi. Và, giờ đây kiềm điềm lại ta thấy văn đề đó đã phải tồn khá nhiều bút mực. Song lúc này đem thảo luận lại thực ra không phải là làm một việc vô ích nhất là giữa lúc một số không nhỏ nhà văn chúng ta đang bị kéo ngược thời gian trở lại quay về với một dĩ vãng không lấy gì làm tốt đẹp.

Loại sách lồng mạn của nhóm Tự lực và tiêu thuyết « người hùng rom » của Lê văn Trương và biết bao nhiêu câu truyện đầy tình đầy mộng của một thời son trẻ đã qua đang được tái bản rầm rộ và ném bừa bãi vào thi trường văn nghệ. Nó là món ăn « tầm bỗ » cho những con người lạc hậu, phô biến chủ nghĩa « bẩn ngã dì thượng » phù hợp với sở thích của bọn người « ăn chơi chết thôi ». Còn gì khó tám bằng chứng kiến một số người cầm bút « bắt đắc dĩ » đang « nhiệt tâm » lao mình ra thu vé cái chất văn nghệ cũ rich đó đem làm « lung vón » của mình ! Họ rõ ngay tự xưng là « đội quân tiên tuyến của thời đại » và tất nhiên là vồ trang bằng một kỹ thuật đang xuồng dốc, một nội dung vô cùng thoải hóa. Tác phẩm của họ không nói lên gì cả nếu không phải là những khúc ca tình ái mê ly, những cảm dỗ con người vào vòng truy lục, những vịnh gió than mây hay là những chính phu chính phụ hệt như các vai trò Quảng Lạc !

Có người vi chất văn nghệ cũ như tấm áo rách vừa bần vừa hòi mắt cả hình thù. Giờ có kẻ vơ lấy áo đó mặc vào mình với tất cả hành diện tự hào, hòi nén dáng thương đáng trách đây ?

Có thể khuyết điểm này do sự vô tình — cái thứ vô tình của những cây bút vô trách nhiệm, song cũng có thể bảo là một lầm lỗi lớn khi họ đặt đồng tiền lên chót vót bằng giá trị hoặc khi tinh tú cao tự đại đã ăn ruồng vào tư tưởng coi đại chúng như cỏ rác.

Ở trong này, nếp sống thường hời hợt, giả dối bẽ ngoài thi chính loại văn sỹ này cũng thích phủ vào tác phẩm của mình nước sơn bóng bẩy, hào hoáng, cầu kỳ dù nội dung có « rỗng tuếch » chẳng nữa ! Một số khá hơn cũng hiểu qua về đại chúng nhưng còn ngần ngại rằng « viết cho đại chúng thì giảm mất giá

lịch sử loài người là tác phẩm của đại chúng. Dưới xích xiềng áp chế, trong cảnh nghèo đói quanh quắt bèn minh đại chúng dang vươn lên ánh sáng của xã hội Ngày Mai.

Và được rèn dũa trong lò lửa đấu tranh vì cuộc sống và cho cuộc sống, tinh thần đại chúng ngày một cao rộng với số lượng vô cùng đông đảo, đại chúng hiện đang là lực lượng quyết định của phong trào bảo vệ Hòa bình Dân chủ thế giới. Vậy thì ta có thể quả quyết rằng : « Kỷ nguyên này là kỷ nguyên của đại chúng. »

Phụng sự đại chúng sáng tác những bài thơ, qnyền truyện, bức tranh bản nhạc... ca ngợi đại chúng, hướng đại chúng tiến tới một mục đích nhất định là một thái độ chân chính của những người văn nghệ thức thời, tiến bộ. Đó là tinh chất và nhiệm vụ của nền văn nghệ mới.

Chính văn nghệ cũ mới là thứ « văn nghệ « đại hạ giá » vì nó ca tụng một số sống trên sự khốn cùng của đại chúng.

* Thi bá Lý Bạch mà được bao nhiêu mòn đẽ của « cửa Khổng, sân Trinh » sùng bái chẳng qua cũng chỉ là « một người tài hẫu hạ nhà vua trong ban văn học » khác nào bến Tây phương, thi sĩ Marot đóng vai « ba lớn » mua vui cho vua François Ier. Giá trị của nhà văn trong « chế độ phong kiến » chỉ là lũ hèn dẽ cho cung điện, miếu đường mà thôi ».

Lúc vua Càn Long nhà Thanh « hạ Giang Nam, người văn thán được vua yêu quý hơn hết là Kỷ hiêu Lam có vào can vua đứng đì. Càn Long cười gằn và ra vẻ giận dữ trả lời rằng : Chú cũng dám can gián kia à ? Chú đổi với trẫm chẳng qua là một con đào hát, một thằng hè đồng lâu nay nuôi trong nhà để hầu hạ làm vui mà thôi ».

(Đặng thái Mai, văn học khai luận)

Sang chế độ tư bản, người văn nghệ, cũng không tránh khỏi cái công lệ đóng « vai hè » một khi xã hội còn phân chia đẳng cấp, nếu không phải là cây bút bất bình với hiện tại tìm lối thoát cho một nền văn nghệ đi lên.

Tác phẩm của họ làm môn tiêu khiển cho bọn trưởng giả no say qua những giờ trác táng, dâm cuồng. Hoặc nó chưa đựng một mớ những lý luận khuyên người ta rằng « khổ sở là số Trời » dành nep minh cúi chịu một bể cho yên hoặc xu phung, nịnh nọt chế độ đương thời.

Văn nghệ phẩm cũng là một thứ hàng hóa, đã vậy tất nhiên phải bị luật lệ thương trường chi phối. Mà bọn trưởng giả lại sẵn tiền tung ra nắm hết cả đầu mối của thương trường, mua tác phẩm, lung lạc nhà văn. Bởi thế, nhà văn thiếu ý thức đã xây dựng những loại văn biền hiện của lăng man, kiêu kỳ kệch cỡm chiều theo thị hiếu và thú tính của bọn

giàu tiền, giàu thế lực hiện hữu. Họ đành hy sinh bản ngã để trở thành một bọn « dì bút mực ».

Trong giai đoạn hiện tại, vận mệnh nước nhà ở trong tay đại chúng. Nói tôi phụng sự đại chúng và phụng sự đại chúng thế nào tức là nhận rõ chỗ đứng của đội ngũ văn nghệ sĩ giữa các tầng lớp nhân dân phản đấu. Không ngoại ý đó, đoạn văn sau đây đã nêu lên : « Các văn nghệ sĩ phải di sâu vào đại chúng, sống giữa họ thuyền nông dân và binh sĩ. Phải sống chung đúng lầu với họ, phải nhận xét, khảo sát, phân tích đời sống và đời tranh đấu của họ vì đây mới là nguồn chính mènh mông vô tận cho thư văn chương có sinh lực. Chỉ sau khi làm tròn được công việc đó, ta mới có đủ tài liệu để hun đúc vào công việc sáng tác nghệ thuật ».

Ý kiến trên là một trái bom làm tan rã tất cả những quan niệm lỗi thời cho rằng văn nghệ là một cái gì cao siêu thuần túy mà kẽ hở binh dân không thể nào biết tới được. Đồng thời nó còn vạch rõ nguồn sáng tác chan hoà nhụa sống của ta hiện nay là đại chúng. Vì đại chúng là đất trời và cũng là thành quả của nền văn nghệ mới. Còn văn nghệ là hạt giống. Nếu không có đất, hạt giống kia tim đâu ra nở gieo mà mong chuyện mọc cây khai quả ? Xa lìa đại chúng văn nghệ nhất định bị dão thải ?

Ngoài ra, đi với đại chúng không phải là thái độ a dua, xu thời mà là biết hòa minh vào trào lưu tiến hóa, thi ngay những biến cố lịch sử của nước ta mười năm nay đã chả là chứng minh hùng hồn cho sức mạnh và công trình của đại chúng phấn đấu vì ngày mai là gì ? André Gide, một văn sĩ Pháp cũng đã có lần bắn rằng : « Không cảm thấy công chúng của mình, người nghệ sĩ không phải là đánh bờ tay không sáng tác nổi, nhưng chỉ xây dựng được những giai tác vô định mệnh mà thôi ».

Văn nghệ đại chúng phải mang hai trọng trách : vừa phô cập, vừa nâng cao. Bởi vậy, ai nghĩ rằng viết cho đại chúng là « bán rẻ » văn nghệ là một quan niệm cần được tu chỉnh nhiều. Ta cũng đồng thời phải đánh dập cái tư tưởng miệt thị đại chúng. Tuy đại chúng có rách rưới, có bần thiêng song bộ óc, mảnh hồn đại chúng lại lành mạnh, trong sạch hơn bao nhiêu cái bụng dạ quay quắt, đê tiện của bọn người văn tự hào « ăn trên ngồi trên » sống giữa nhung lụa vàng son.

Cái quan niệm « nhất sỹ, nhì nông » không thể nào tồn tại được nữa. Ta phải thành thực nhận rằng trí thức của ta phần lớn là ở trên sách vở — trí thức nhà trường. Chính trí thức của đại chúng mới là vò bò vò bến vì nó dù mọi mặt, gồm

(Xem tiếp trang 31)



BÀI THƠ LÀM CUỐI MÙA THU

Tinh nồng trong mẩy bàn tay
Chia sẻ cùng người ý sống.

Mùa cúc sẽ vàng trong thơ,
Hoa lá còn xanh chờ đợi.
Quê hương đồng lúa hẹn hò,
Nao nức một triều sống mới.

Ta sẽ yêu nhau đậm đà
Vun bón tình trên đất sống
Thời gian muôn kiếp đom hoa
Ngày mai nắng bừng hy vọng.

Ta sẽ yêu nhau thắm thiết
Hồi đòn em nhỏ ngoại ô,
Em với ta dù cách biệt
Tình không phai thắm bao giờ.

Sóng mai đường đi thênh thang
Mùa thu rung hết lá vàng,
Ai ngâm bài thơ « nhất khứ »
Cho lòng đờ thị xôn xang...

VĨNH LỘC



CẤY TRĂNG

Đề gợi người cày sương và tặng TT.

Quê nghèo cung một ánh trăng,
Nhìn trăng mùa cấy nhớ trăng mùa cày.

NÁNG vừa tắt ở chân quê,
Trăng lên ngâm lá cành tre đầu lèng.
Nay giờ ai đợi trăng vàng,
Trăng lên rồi đó, lên đường mau lên!
Có người thiếu phụ ru em,
Bỗng ngưng tiếng hát khi nhìn ánh trăng.
Tuy đôi giòng sữa đang căng,
Mẹ hiền rút vú, vội vàng ra đi...

Đôi mươi cô gái
Quần xanh quá gói
Khăn đội choàng đầu,
Lần tay qua mấy nhịp cầu,
Rẽ mình qua rặng trâm bồn sông.
Đoàn người bước vội ra đồng,
Nhìn trăng vội vội, mênh mông mỗi tình..
Từ môi cô gái xinh xinh,
Vang lên tiếng hát đượm tình quê hương.
Hát rằng: « Khoan hời! hò khoan!... »
Nhìn trăng mùa cấy nhớ trăng mùa cày.
Nhớ người sương giò dạn dày,
« Cày sương ấy những trai làng,
Cây trăng ấy những cô nàng quê tôi »...

Cây nhanh lên, chị em ơi!
Ai rời trước tiệp tay người cấy sau.
Cây trăng thi cấy cho mau,
Bắt to, bắt nhè, cấy sao cho vừa;
Đường dây mà cũng đường thưa,
Một tần hai lối phải vừa tám cây.
 Tay em xé téo mạ này,
Cây vồ lòng đất mong ngày lúa xanh.
Mồ hôi giọt giọt long lanh,
Ướt làm tóc rối, thấm vành khăn nâu.
Nhưng người con gái đồng sâu,
Bèn lung dung cấy, quán đâu nhọc nhằn.

Đêm nay vắng vặc ánh trăng vàng,
Soi bước chân nàng cấy dưới trăng;
Quần quít đôi tay người áo vải,
Nhịp nhàng cấy mạ xuống lòng trăng.
Trăng ngã, trăng nghiêng theo nọc cấy,

Như say như đắm gái quê làng.
Trăng theo tà áo, theo chân mạ,
Thao thức với người đang cấy trăng.
Cô gái từng hồi, đầu ngừng dậy
Nhìn trăng lơ lửng, dạ lâng lâng...
Sợ trăng lặn trước khi gáy,
Cô sẽ bỏ cù buồi cấy trăng.
Cô nâng cày mạ trong áu yếm,
Tay cấy hình như miệng mím cười...
Mạ đúng song song, lòng hờn hờ,
Nhìn trăng bát ngát một niềm vui...

Mẹ rằng « Trăng hời! Trăng ơi! »
Đêm nay mạ đã ra đời nhờ trăng.
Mẹ tương tư ánh trăng vàng,
Mẹ bông lúa chín nở trăng khắp đồng.
Trên trời, trăng sáng, trăng trong,
Trong đồng, trăng nở trên bông lúa vàng.
Biển vàng là cả ruộng trăng.
Bao nhiêu hạt lúa, bấy nhiêu trăng trong đồng.
Bao nhiêu người sẽ no lòng
Bấy nhiêu cười nụ nở hồng trên môi.

Cây nhanh lên, chị em ơi!
Ai vừa dứt lối, tiếp tay vào hàng,
Cây trăng nhớ cấy lè làng,
Cô nào cấy nỗi trai làng sẽ chê;
Chê người gái ở xứ quê,
Phí công thao thức sớm khuya cấy cày.
Cô nào cấy giỏi, cấy dai,
Không thua không nỗi xứng tay cấy nghè.

Sáng rỗi trăng ngủ cành tre.
Đoàn người áo vải trở về hân hoan,
Lung tròn vừa kéo mây ngang,
Bóng người khuất xóm cồn vương tiếng hò:
Hò ơi! « Máu ai lên thảm ngọn cỏ,
Mồ hôi tôi đồ xuống bờ ruộng trăng ».
Lúa vàng nhở kẽ cày sương,
Nhờ tay cô gái cấy trăng mới vàng.
Quê nghèo cung một ánh trăng,
Trăng múa cấy, phai lòng trăng mùa cày.
Cây mạ ngầm ngầm mán vú đất,
Bắt đầu nút mạnh sữa đang căng,
Sữa trong vú mẹ căng lên mãi:
Sức sống trào lên hạt lúa vàng.

Một mùa cấy loạn ở đất Kiên Giang
KIÊN GIANG



Bản kịch của Hoàng thu Đông

LỚP II

THÚA, VĂN

(Văn đi ngang qua không nói gì, tránh Thúra để vào phòng riêng).

THÚA.— Cậu Văn, thật là nguy cho tôi quá! Tôi không biết sống ra làm sao đây. Cậu Minh coi bộ dẽ sợ hết sức. Cậu ấy vừa vào đây, hùng hổ như người điên, xô bắn đầy ghế, lục lọi khắp các phòng, rồi còn dọa giết tôi nữa.

VĂN.— Ai bảo mày can cớ vào làm gì?

THÚA.— Chính cậu ấy lôi kéo tôi vào chử. Tôi im không dám làm trái ý cậu. Cậu ấy lại ngồi chuyện cho tôi hay.

VĂN.— Mặc mày.

THÚA.— Phải ai cũng được như cậu.

VĂN.— Tao không bệnh mày là gì!

THÚA.— Còn ông cụ thi suối ngày làm khổ tôi. Đêm nay mà có Hồng không đến thì...

VĂN.— Không đến đâu.

THÚA.— Sao cậu biết?

VĂN.— Tao biết. Tôi nay tao không ăn cơm nhà.

THÚA.— Thế thì tối sáng mai ông cụ lại hỏi: « Tại sao Hồng lại không đến? Bao giờ thi đến? » Làm như là lỗi ở tự tôi cả... Thật là cả ông cụ với cậu Minh ngày ngày hành hạ tôi đủ điều, có lúc tôi muốn chết phết đi cho rảnh.

VĂN (biến vào phòng).— Mày tính việc ấy thì ăn thua gì đến tao?

(Văn vừa khép cửa phòng lại, nghe có tiếng Đạt Thành nói bên ngoài).

LỚP III THÚA, ĐẠT THÀNH

ĐẠT THÀNH (bên ngoài).— Thúra! (với vỗ bước vào) Thúra... hẵn đó... Minh... nó ở sau hàng rào. Tao thấy thấp thoáng bóng hắn... đang rinh...

THÚA.— Cụ ngồi xuống đây, trông cụ mệt lắm.

ĐẠT THÀNH (để rời mình xuống ghế).— Đóng cửa lại cho tao... Gọi thẳng Thập lên đây! Mau đi!

Thúra ra, Đạt Thành lấy khăn lau trán.

LỚP IV

ĐẠT THÀNH, THẬP, THÚRA

ĐẠT THÀNH.— Thập, mày lại đây.

THẬP.— Cụ đừng sợ gì cả.

ĐẠT THÀNH.— Có mày đây, có mày giữ nhà... tao không sợ nữa rồi... Thằng Thúra bao mang nước tắm cho tao... tôi nay tao có khách (vưởi). Rồi dọn cơm lên đây... Còn thằng Minh, tao sẽ đi thưa nó... (vừa lầm bầm, đi vào phòng).

LỚP V

THẬP, THÚRA

THẬP.— Sáng nay, ở chùa, có chuyện gì vậy?

Xem Đời Mới từ số 74

ĐỜI MỚI số 82

THÚA.— Ối chào... lộn xộn lắm.

THẬP.— Thế sự cụ không xử êm cho đổi bên à?

THÚA.— Ông cụ có chịu thua đâu. Cậu Minh thi cứ sỏi lên. Đến xảy ra án mạng mất thôi... Cậu Văn thi mặc cho đổi bên muốn làm gì thì làm. Thế mà hay đấy. (lấy chiếc lược con trong túi ra chải vuốt lại mái tóc)

THẬP.— Thôi, biết gì mà bàn vào.

THÚA (oán hận).— Sao không biết? Cậu ấy xem tôi như là dãy tớ... tôi hiểu cậu Văn hơn là cậu ấy hiểu tôi kia.

THẬP.— Cậu ấy bảo cho anh học, rồi anh tự cho mình cũng là « cậu ấm ». Thật ra, trong anh muốn đưa đổi có vẻ khì lầm...

THÚA (bất đầu dọn bàn ăn).— Nếu được day dỗ tử tế thì tôi cũng có kém gì ai...

THẬP.— Dạy dỗ tử tế? Anh không nhớ anh là con mực cầm à!

THÚA (giật nảy người).— Anh đem chuyện ấy đi nói với người ta à?... Mà cả vùng này ai thấy tôi cũng chỉ chỏ, nói nọ, nói nọ.

THẬP.— Anh lấy thế làm khổ à?

THÚA.— Tôi không lấy thế làm khổ, nhưng mà tôi xấu hổ... Tôi biết mình chỉ là con hoang... Từ nhỏ cho đến lớn người ta đánh đập, hành hạ... Cả anh nữa, hồi trước cũng hay đánh tôi...

THẬP.— Vì anh cứ bắt mèo con treo cổ cho chết để làm đám ma chơi...

THÚA.— Chính vì bị đánh đập, rồi tôi mới thường bị động kinh... Tôi cũng biết tôi không ra gì... (Đặt mạnh chai rượu xuống bàn, rồi bắt giác thở dài) Giá mà tôi có một món tiền..

THẬP.— Thị anh làm gì?

THÚA.— Tôi đã bỏ cái nhà này đi từ lâu rồi.

THẬP.— Sao nữa?

THÚA.— Tôi đã mở một hiệu phở ở tỉnh, không ai nấu khéo bằng tôi.

ĐẠT THÀNH (tiếng nói trong buồng vọng ra).— Dọn xong chưa?

THÚA (với Thập).— Thôi, anh xuống nhà dưới đi. Cụ chỉ thích có mỗi một mình tôi hầu thời (di ra phía trái. Thập đi theo).

LỚP VI

Thúra bưng mâm vào đặt trên sập.

ĐẠT THÀNH (buộc ra, nhìn vào mâm).— À, mày làm món đồ nhôm này khá đấy... Tao đang đợi đây.. Còn Văn đâu? Hắn không ra ăn à?

THÚA.— Dạ không. Cậu đã dặn không ăn cơm nhà.

ĐẠT THÀNH.— Càng hay. Mày đến nhìn qua lỗ khóa xem hắn đang làm gì ở trong phòng? (Thúra rón rén đi lại xem) Này!

THÚA (trở lui).— Dạ cậu đang ngồi hút thuốc, nhìn khói.

(Xem tiếp trang 32)

HAI VẠN ĐỒNG

★ của VIÊN LĂNG ★



HÌNH xe bon bon phóng nhanh trên con đường tinh lý. Qua các khúc đường gờ ghề, xe cứ nhảy tung lên, Lăng cố hết sức mới giữ thăng bằng được tay bánh. Thái ngồi bên. Hai người yên lặng nhìn về đường trước như mong cho chóng đến nơi. Thỉnh thoảng mỗi người lại nhìn ra hai bên lề đường. Đêm còn dày đặc. Bờ ruộng loang loáng một màu đen. Xa xa là dãy núi đá vôi sừng sững. Gió lạnh của một đêm gần tàn lùa vào xe thấy buôn buốt. Thái và Lăng, không bảo nhau, hai người kéo cao cõi áo lên. Lăng hỏi Thái:

— Anh xem chúng ta đã gần đến nơi chưa?

— Gần rồi đấy. Dãy đá vôi đã trước mắt ta kia kia. Qua dãy này độ chừng năm cây số nữa là đến, nhưng không biết ta nên ngừng chỗ nào.

Lăng: Đến nơi sẽ có dấu hiệu, và nếu tôi tình không sai thì cũng gần cạnh hòn chợ Phủ chờ gi.

Lấy khăn lau vội mặt kiếng trước xe để dễ nhận thấy đường, Lăng tiếp:

— Đã lâu lắm, băng đi một thời gian chừng ba bốn tháng nay, bọn thò phỉ mới hoạt động trở lại.

Thái: Người bị nạn là ai nhỉ? Lúc ra đi vội quá thành ra không kịp hỏi anh nữa.

— Chính tôi cũng chưa biết rõ là ai, nhưng theo báo cáo là Lâm Hân, một người Trung Hoa. Y là một nhà thương gia hàng khai mua bán, thời kỳ trước đây, y là người hoạt động rất đắc lực cho Nhật.

— Vậy y đi về vùng này để làm gì? Theo báo cáo thì ông ta về đây với mục đích giao dịch thương mại nhưng theo tôi biết thì giao cơm đèn có lẽ đúng hơn, vì ở đây là ranh giới buôn thuốc phiện lâu, thi việc có mặt của y tại đây cũng không ngoài mục đích ấy.

Ánh đèn đỏ ở đầu trước đã hiện nay phút, một người khách nữa cũng vào ngồi phía góc.

Lăng ngắt lời:

— Người ấy ăn mặc như thế nào, ông cho biết luôn thê hình dạng?

Lâm Hân ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp:

— Người đó cao hơn tôi một chút, chừng 1 thước 70, cõi lối ngoài 30 tuổi, mặc áo hành tông màu xám và quần short. Chân hình như là đi giày bồ thi phải vì tôi không dễ ý mấy nên không nhớ rõ. Tôi uống sữa, còn y uống cà phê. Lối chừng 15 phút sau, tôi đứng dậy móc ví trả tiền thì

y cũng kêu bồi tinh tiền và cũng đi ra một lúc. Hình như có linh tinh gì báo trước, tôi sợ có chuyện bất lương xảy đến, nên tôi mở cartable rút khẩu súng mauser cầm sẵn ở tay để đề phòng vì tôi có được phép mua súng.

Tôi định kêu xe về phòng thì xe đã vắng, không còn một chiếc, đành phải cuốc bộ. Tôi đe ý nhìn chung quanh vệ đường và dâng sau thì y đã biến đi đâu nào không hay. Nửa tin nửa ngờ, tôi cho là mình nhút nhát chứ không lẽ lại có chuyện như thế được. Nghĩ thế rồi tôi lẳng lặng bước về phòng. Qua một vài phố vắng không đèn, tôi đe ý nhìn kỹ dâng sau cũng không thấy gì khả nghi. Đã gần về đến nhà trọ, tôi yên tâm.

Lâm Hân ngừng lại nghỉ trong chốc lát. Thái không ngờ ghi chép những lời khai vào cuốn sổ nhỏ. Còn Lăng vẫn chăm chú nghe.

Lâm Hân tiếp: « Không ngờ vừa đi ngang dãy phố vắng cuối chợ, tên này đã đứng rình sẵn trong bóng tối. Tôi biết có chuyện biến, hốt hoảng rút súng định bắn chỉ thiên thì lạ thay súng của y đã nổ. Tôi trúng đạn ở chân đau quá, ngã khuỵu xuống. Y nhảy đến cướp lấy xác bao, trong đó có hai vạn đồng rồi biến mất. Tôi đau quá, ngã khuỵu xuống và la lên. Sau đó chừng 5 phút mới có các ông cảnh sát đến đem tôi về bệnh viện ».

Kể đến đây, Lâm Hân ngừng lại để nghỉ và châm thuốc hút. Lăng ra về suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

— Ông cho tôi biết thêm một vài điều cần thiết nữa.

— Vâng, xin mời ông cứ hỏi.

— Ngoài việc giao dịch mua bán ra, ông có ác cảm gì với ai không?

— Đã không. Ác cảm thì tôi chắc là không có vì chúng tôi giao dịch buôn bán với nhau từ xưa đến nay song phẳng lâm.

Số tiền hai vạn của ông gồm có những giấy bạc gì mới hay cũ và do ông mang lên đây hay lấy tiền hàng của khách hàng? Ông cho biết rõ chỗ này để dễ cho việc điều tra những dấu vết của tờ bạc.

Lâm Hân suy nghĩ trong mấy phút rồi trả lời:

— Bạc tuy không rách nát nhưng đã nhau, gói lại cẩn thận. Tôi không nhớ rõ là mỗi thứ bao nhiêu nữa nhưng toàn là bạc 10\$, bạc 20\$ với một ít giấy trăm. Bạc này do tôi mang từ tỉnh lẻ để định mua hàng nhưng không có hàng dành thôi.

Lăng quay sang dặn Thái ghi chép cẩn thận rồi tiếp:

— Cây súng ông hiện còn giữ hay đã bị chúng lấy?

— Chúng chỉ cướp xác bạc rồi vội vã bước vào bóng tối. Còn cây súng rớt xuống đất và hiện Ban trinh sát còn giữ.

Đến đây hình như tạm đủ, Lăng bảo Thái: « Thời được rồi, chúng ta nên để cho ông ấy nghỉ ». Rồi quay qua ông Lâm Hân, Lăng hỏi thêm:

— Như vậy tạm đủ rồi. Thời chào ông, à ông định chừng nào về Tỉnh hay còn ở lại?

— Cảm ơn ông, tôi còn đợi xe nhà lên. Nếu lên được sớm thì tôi sẽ về sớm vậy.

TRƯA hôm đó, sau khi đã cùng Thái và một trinh sát viên đi nhận xét qua chỗ góc đường mà Lâm Hân bị nạn, Lăng bảo Thái:

— Thời, kỳ này tôi ủy thác công tác điều tra này lại cho anh và anh trinh sát viên đấy nhé.

Thái chung hửng:

— Thế anh định về hay sao?

— Thi anh phải thay tôi cảng đáng lấy công việc này để tôi về Tỉnh, công việc ở nhà còn bèle bỗn lầm kia mà.

Độ ba, bốn hôm, nếu đã tìm ra được manh mối, anh nên về cho tôi biết tin tức nhé.

Quay sang phía người trinh sát viên, Lăng hỏi:

— À còn báo cáo tường thuật vụ này khi vừa xảy ra tiếng súng nổ, anh đã bỏ vào cấp cho tôi rồi đấy chứ?

— Vâng, rồi ạ, luôn cả khẩu súng của Lâm Hân mà ông vừa xem khi sáng và giấy chứng nhận vết thương của Y tá trưởng.

ĐÃ 4 ngày, Thái mới mò về. Gặp Thái, Lăng vồn vã hỏi ngay:

— Thế nào, xong gì chưa anh Thái? Thái tui nguyễn :

— Chưa có qua một kết quả nào khác hơn, nhưng trái lại tôi sắp khám phá ra một ổ buôn lậu thuốc phiện.

Lăng tròn xoe hai mắt:

— Âu mạng thì không ra mà anh lại khám phá thuốc phiện, cái mới chết người.

Thái cố gắng cãi lại: « Thị tôi định cho nguyên nhân vụ này là do ván đe buôn bán thuốc phiện lâu mà dâm ra thù oán chứ gi. Muốn lẩn ra mồi, tôi phải phân tử soi giây ».



Lăng cười ngặt nghẽo:

— Thị cũng được, nhưng nhớ ngô không phải nguyên nhân của nó là thuốc phiện thi anh tính thế nào?

— Sao lại không phải được?

Lăng ngắt lời Thái:

— Vâng, thi anh nói cũng có lý. Ván đe buôn bán thuốc phiện lâu là một nguyên nhân nhưng theo tôi thi nó không phải là nguyên nhân trực tiếp mà lại là gián tiếp.

Lăng đưa tập hồ sơ cho Thái rồi tiếp: « Đây, tập hồ sơ về vụ đó, anh rán nghiên cứu lại cho kỹ rồi cho tôi nhận xét, chí còn riêng tôi thi...

Thái ngắt lời Lăng:

— Riêng anh thi thế nào?

— Thi vụ này đã ra manh mối.

— Anh chỉ ở nhà nghiên cứu trên hồ sơ mà ra manh mối là tôi e không thiết thực bay là anh lại định khôi hài với tôi đấy?

Lăng cười ngặt nghẽo:

— Chứ hoài công như anh mà bi mật vẫn hoàn toàn bí mật thi cũng là một việc khôi hài vậy. Còn việc nghiên cứu hồ sơ một cách khoa học, miễn rằng hồ sơ nỗi vụ nó đầy đủ và không rõ. Khi về gần đến phòng tro lại thấy tên này đón sẵn trước mắt. Vậy thi tên này đã đi đường nào mà mau quá như vậy. Theo tôi đã đi quan nhanh chóng.

Ngồi vào chỗ cũ, Lăng vui vẻ tiếp:

— Chính vụ này tôi đã khám phá ra sau khi từ già anh mà về đây. Nhưng sở dĩ tôi để anh ở lại trên ấy, điều thứ nhất là để anh thực tập vào công tác điều tra, điều thứ hai là như vậy mặc nhiên tôi đã phải anh điều tra vấn đề buôn lậu thuốc phiện ở vùng đó vì tuy tôi không giao công tác ấy cho anh, nhưng biết chắc là thế nào anh cũng lần mò đi đến cái đích đó.

Trước giọng nói quả quyết của Lăng, Thái tin chắc là sự thật nên chỉ lặng nghe Lăng biện luận.

Xem qua tập hồ sơ một lượt, Lăng tiếp:

— Trước khi nói đến nguyên nhân vụ này, tôi có vài lời phê bình anh trước, anh có chịu không dã nào, hey lại nói tự ái lên như đùa nọ?

— Nhưng anh đừng độc đoán quá, phải cho tôi trình bày cái lý của tôi.

— Sao lại không, miễn là anh đừng quá bảo thủ thôi. Đây này, cái khuyết điểm thứ nhất của anh là nông nỗi và quan trọng hóa công việc. Khi nghe tin vụ này, anh cứ có cảm tưởng là một vụ cướp táo bạo lầm như hàng cò bồi Âu Mỹ vậy. Do đó anh ít chú ý vào những nhận xét rất tỷ mỷ nhỏ nhặt hoặc tầm thường từ đầu đến cuối, tuy rằng tất cả mọi việc xảy ra anh đều có ghi vào sổ tay để làm tượng trưng. Đó là khuyết điểm về tư tưởng, còn khuyết điểm về nghề nghiệp là kém sự quan sát công việc.

Thái bị chỉ trích, tự ái đã hơi nỗi lên:

— Chưa chắc anh đã đúng hẳn, vì rút kinh nghiệm các vụ trước, vụ này tôi đã nhận xét kỹ lưỡng kia mà.

Lăng cười:

— Đó, anh lại chủ quan và cái khó tự ái của anh đã nỗi theo rồi. Anh để dần dần đi sâu vào vụ này, tôi sẽ dẫn chứng cho anh thấy chứ, chưa có dẫn chứng kia mà. Còn việc rút kinh nghiệm của mỗi vụ nó khác nhau. Đã chắc gì rút kinh nghiệm vụ trước mà anh đã có thể áp dụng nó cho vụ này được. Nó là cả một vấn đề thời gian.

Lăng lật đến trang đầu trong hồ sơ rồi tiếp:

— Bây giờ tôi đi sâu vào việc nhận xét, và trước hết là việc nhận xét lối khai của đương sự. Lâm Hân khai là sau khi ở tiệm nước ra, y bị người lạ mặt theo dõi rồi biến mất dâng nào không rõ. Khi về gần đến phòng tro lại thấy tên này đón sẵn trước mắt. Vậy thi tên này đã đi đường nào mà mau quá như vậy. Theo tôi đã đi quan nhanh chóng.

(đọc tiếp trang sau)



sát lại con đường ấy thì không có con đường nào gọi là có thể đi nhanh hơn được. Hai bên đều là phố gạch. Nếu là một sự theo dõi thi chỉ có cách là là đi theo dõi theo sau chứ không thể đi bằng qua một con đường nào hơn được nữa. Khuyết điểm của anh đầu tiên là kém quan sát về địa thế, có đúng không?

Thái suy nghĩ một lúc rồi gật đầu :

— Vâng, đúng đấy.

Nếu đúng thi anh ghi vào sô tay đi vây, và đây là việc thứ hai : Lâm Hênh khai là trong cartable có hai vạn bạc mà toàn là bạc 10, 20 và rất ít bạc 100. Một cái cặp có thể đựng được 2 vạn bạc bằng giấy nhỏ thêm vào bộ quần áo và một cây súng sáu cỡ 6/35 thi không có lý. Tôi cũng không tin lắm ở điểm này. Việc điều tra lại ở Tỉnh thi được biết là Lâm Hênh cùng buôn chung với vài người nữa. Lần này ra đi Lâm Hênh có mang theo của hai người kia số tiền một vạn hai mươi, còn 8 ngàn kia có lẽ là của y, nhưng cũng không thể có, vì như tôi đã nói về cái cặp. Anh có nhận thấy khi tôi hỏi bất thình linh y về số tiền, y hơi lúng túng hay không?

— Thị tôi cứ xuống ghi chép, không kịp nhận xét rõ.

Đó là khuyết điểm của anh về nhận xét lời khai. Dù vụ cướp là một vụ có thật đi chăng nữa, anh cũng cần nên xét kỹ lời khai của đương sự vì ta là con người đứng trung gian. Phải hết sức khách quan và vô tư để nhìn nhận sự việc xảy ra. Ví dụ trong vụ này, anh bị óc chủ quan tiêu khiển rồi cứ một hai tin tưởng vào một vụ cướp thật mà lảng quên nhận xét về phía đương sự thi hỏng.

Điểm thắc mắc thứ ba nữa là hành động của bọn cướp : Tại sao chúng biết Lâm Hênh có tiền mà lại không tìm cách khác để hạ sát hay chiếm đoạt số tiền đó, lại phải mất công theo dõi khi có thể biết Lâm Hênh có súng. Và chúng lại không bắn vào người, chỉ bắn vào chân thôi, nhở ngõ bắn trật thi Lâm Hênh có thể giết chúng được lâm bằng cây mauser. Hãy là một bọn cướp lợi hại trong người có vũ khí, it nhất chúng có thể rất nhiều mưu manh hơn và cũng có thể hạ sát con mồi của mình làm chủ ».

Lê ngừng lại chỗ này, cười châm chọc hỏi, Thái :

— Thế nào, có đúng không hay là

anh lại cho tôi độc tài biện luận rồi ?

Thái đáp lời Lê bằng cái cười

thú nhận sự bất lực của mình.

Dở thêm tập hồ sơ, Lê tiếp :

— Còn ba điều rất quan hệ trong vụ này nếu nhận xét kịp, ta không cần phải mất công theo dõi dài dòng mãi thi giờ nữa.

Kéo hộc bàn đưa khẩu súng của Lâm Hênh cho Thái xem, rồi Lê bảo :

— Khẩu súng này, chargeur của nó còn nguyên đạn. Khen cho Lâm Hênh cũng đã khá tính toán đấy. Nhưng nếu súng hôm ấy, anh có dịp ngửi lòng súng này với tôi thi anh trình sát viên giao lại thi anh đã ngửi thấy mùi khét thuốc súng của nó, chứng nhận một cách thiết thực rằng khẩu súng này đã nhà đạn trong đêm vừa qua. Theo giấy chứng nhận của y tá trưởng bệnh viện này thi ở đùi chân mặt của Lâm Hênh chỉ bị một viên đạn cỡ nhỏ xuyên qua phia mép đùi mà thôi.

« Còn cái bằng chứng rất xác đáng thứ ba mà Lâm Hênh đã vụng về không để diễn là khi đã tự bắn lấy mình, Lâm Hênh ngã về đằng sau (theo báo cáo rành mạch của trình sát viên và cảnh sát khám xét). Chắc anh cũng chưa hiểu lắm về chỗ này. Người thi nào bị bắn đều cũng ngã đằng trước cả, dần dần rồi trong nhiều vụ anh sẽ thấy rõ ».

Lê ngừng lại đây, châm thuốc hút.

Thái hỏi :

— Thôi, lần này tôi xin chịu phục anh rồi đấy. À, còn cái ô thuốc phiện lậu thi anh tính thế nào ?

— Lê tất nhiên là anh phải điều tra lại cho xác thực rồi ta sẽ tính.

VIÊN LĂNG



Giá báo Đời Mới dài hạn

(cả tiền cược phí)

TRUNG BẮC, MIỀN LÀO

1 tháng...	28.000
3 tháng...	84.00
6 tháng...	168.00
1 năm....	336.00

Bắt đầu từ Đời Mới số 72.

Bưu phiếu xin đề tên :

ông TRẦC ANH

96 Colonel Grimaud — Saigon

Giáo dục nhi đồng



Có bậc cha mẹ dạy con cái muốn cho con cái ăn ở như người lớn. Có người thi nuông chiều theo sở thích của nó. Có người lại bỏ mặc, giao phó cho người ở, cho người chăm nom, không để ý đến cái ăn, cái mặc, sức khỏe, tâm trạng của nó...

Bản đến văn đề giáo dục gia đình thi quá rộng lớn, chúng tôi chỉ trình bày ở đây một ít nhận xét về vấn đề ăn uống của trẻ và tim hiểu xem nó có « bình thường » ve thè chất lẩn tinh thần không.

CÁCH THỨC CHO ĂN

VỚI trẻ sơ sinh, cha mẹ nào cũng lo âu :

- 1') Làm sao cho trẻ chịu ăn cho đủ ?
- 2') Làm sao ngăn nó đừng ăn thái quá ?

Người ta thấy rằng trong mấy năm đầu tiên, ít đứa trẻ lại chịu ăn uống đều. Chúng bắt đầu trải qua một thời kỳ hau ăn, đổi ăn luôn miệng — sau đó là một thời kỳ, chúng đâm ra kén ăn ».

Lúc nào, cha mẹ cũng lo lắng, trẻ ăn nhiều quá thi sợ nó đầy giun sán, cam tích bụng phình ra, hẽ trẻ kén ăn thi sợ nó đau, rồi tha hồ mà dỗ dành hoặc ép nó ăn cho kỳ được. Trẻ bắt đầu được nấm, ba tháng thi hau ăn lầm, cho gi ăn này, ăn đủ thứ. Được một năm, là nó bắt đầu khát tính, nó bắt đầu nhận thấy được món ăn là nhảm, không lạ miệng.

Chó ăn bảy giờ khó khăn, đồ ăn đút vào miệng, thích thi nó ăn, không thi lúc lắc, dãy dưa, quay dầu, có lúc miếng đồ ăn vừa đút vào, nó đã nhô ra liền. Cha mẹ đâm ra dỗ ngọt, nưng nó, ăn một miếng cho nó thấy rồi đút, rồi bảo « náo đồ ăn ngọt lầm, náo chịu khó ăn chóng ngoan ». Trẻ nghỉ ngờ lời nói của cha mẹ, không vồn vã, vì món ăn quá nhảm. Nó không thích ngày nào cũng như ngày nào nhai nuốt mãi một món ăn. Vào thời kỳ này biết thay đổi món ăn cho nó là cần thiết.

Cha mẹ ngoài việc tìm hiểu xem trẻ thích ăn gì nào, giờ ăn của nó ra sao, còn cần biết trẻ ưa ăn ở đâu, trong nhà, ngoài vườn v.v... Người ta thấy rằng trẻ không ưa ăn cùng bàn với cha mẹ vào giờ ăn mấy, — nó ăn không được nhiều.

Trái lại, đưa trẻ dạo chơi ở vườn hoa, hoặc dắt trẻ đi cùng cha mẹ đi phố, đi thăm bà con, — hoặc vào dịp đi nghỉ mát

TƯ ĂN UỐNG

ĐẾN ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ

ở biển hoặc ở núi, dắt trẻ ra chơi mát, giữa khung cảnh lá mít, lá tai hòn, hoặc giữa cảnh trời khoang đạt, vừa đi, vừa chơi, vừa nghịch, trẻ lại ham ăn hơn nhiều.

Tất nhiên, không phải là bữa ăn chính, ta có thể cho trẻ ăn cam, ăn chuối, kẹo, bánh v.v... nếu cộng ca lò ri lại, thi trẻ ăn được vào gấp bội hơn là số ca lò ri trong một bữa ăn thường lệ của nó ở nhà. Nhất là trong các cuộc đi cắm trại, dã giò, trẻ ăn được nhiều lắm.

Ngoài ra, chúng ta :

- 1') Đừng cho trẻ ăn vật quá nhiều giữa các bữa ăn chính.

2') Đồ ăn trẻ ăn được phải cắt kỹ, đừng để bày bã, trẻ thấy là bốc ăn bã.

3') Đồ uống có chất nước trái cây tươi ép ra là bồ nhát, hoặc đồ giải khát ngọt, nước trong lành đun sôi để nguội.

4') Vỏ trái cây như cam quýt, nhất là vỏ chuối (vì nó mềm) đừng vứt bã bã, tránh nó bốc ăn.

ĐỨA CON BÌNH THƯỜNG HAY KHÔNG ?

CHA mẹ nào lại không mong cho con mình được bình thường về thè chất lẩn tinh thần, có triệu chứng khác thường tắt là phải để ý kỹ đến các triệu chứng đó, săn sóc kỹ hơn và có khi cần phải cho đi khám bác sĩ nữa. Chủ ý nhất là thời kỳ thiếu niên của con cái, vào thời kỳ này, trẻ dễ lộ ra là tính chất, sức khỏe, tâm trạng của nó có gì khác thường hay không. Mà hẽ khác thường, thi không có bệnh, cũng có một chứng gì, thiếu sự điều hòa trong cơ thể, trong sự phát triển về tinh thần của con cái.

Ông Parke Cummings, một tác giả chuyên về giáo dục gia đình, nói rằng thường thường cha mẹ không hiểu nổi thái độ, tâm trạng của con cái. Phải có kinh nghiệm để một mức nào mới hiểu nổi thái độ ăn ở, sinh sống của con cái có gì khác thường hay không.

Dưới đây là vài thí dụ mà các bậc làm cha làm mẹ không có kinh nghiệm không hiểu nổi :

1') Một em bé lên mười một, con nhà nghèo, ngày này cũng đầu tắt mặt tối giúp mẹ già gạo, xay bột làm bánh, đem đi bán. Thế mà nó vẫn hăng ao ước một chiếc vót bóng bàn, nào thằng Tý con ông Sáu, thằng Dũng con thày Năm ở nhà bên, chúng nó trua nào cũng vác vót chơi bóng bàn sung sướng lắm,

nó mê lầm. Nó bèn chắt bóp nhịn ăn để dành tiền mua cho kỳ được một chiếc vót.

Trạng thái khác thường.— (cha mẹ cần chú ý). Nó dành dụm mãi, cuối cùng mua được một chiếc vót, cố gắng tập duyệt đều và trở nên một tay vót khá trong phong.

Trạng thái bình thường.— (không phải lo lắng). Mua vót được vài ngày, chơi được ít lâu, không đều, sau nó vứt chiếc vót vào gầm giường, góc nhà v.v...

2') Một em bé lên bốn tuổi, cha mẹ nó vừa mua cho nó mấy cái cuộn cái xêng bằng thiếc nhỏ, đồ chơi của trẻ con.

Nó bắt chước người lớn cũng ra vườn, dào đất, xúc đất.

Trạng thái khác thường.— Nó say mê đào đất, xúc, bới cả ngày, từ sáng đến chiều, không thiết chơi bởi món gì khác.

Trạng thái bình thường.— Chơi một lát, nó lại bỏ đó, chạy vó nhà nhảy nhót, chạy ra nghịch lại, lại chạy vó, có lúc nó xúc cát đem đồ dãy nhà v.v...

3') Thanh, mười bảy tuổi, từ nhỏ chí lớn vẫn ngủ ở ghế bô hoặc trên bộ ván ngựa. Hôm nay, cha mẹ nó vì làm ăn khó, sắm cho nó một chiếc giường tay có đèn, cõi lò xo hàn hoi.

Trạng thái khác thường.— Nó vẫn leo lên giường đánh một giấc thẳng cánh như mọi đêm.

Trạng thái bình thường.— Nó có cảm thấy là, khó chịu là khác, và tối mai, nó trái chiếu dưới đất hoặc leo lên bàn ngữa.

4') Một em bé lên hai rất thích con chó của nhà bên, con chó này là giống chó săn, cao to lầm, nó mà leo lên cõi chảng khác gặng người lớn cõi ngựa vậy.

Ngày nào, nó cũng lên sang chơi với con chó ấy. Cha mẹ nó thấy thế, bèn tìm mua cho nó một con chó, con này là giống chó Nhật, lại chó con mới được vài tháng.

Trạng thái khác thường.— Em bé thích lầm, và xoắn xít với con chó suốt ngày.



Trạng thái bình thường.— Nó sợ quá, thét ầm lên và chạy sang nhà bên tìm con chó to lớn, hoặc núp vào lòng cha mẹ.

Và đây là thí dụ, dưới một hình thức khác, nhưng căn bản vẫn là « khác thường », mặc dầu trạng thái bình thường cũng không bình thường.

Tu có tật hay quên, bỗn đầu quên đó, dặn trước quên sau làm gì cũng không đúng giờ giấc. Thường là như vậy. Bỗng nhiên, cha mẹ nó nhận thấy rằng nó đòi tách hẳn, sáng ngủ dậy đúng giờ giấc, và đi học về vẫn dù cả sách vở, giấy bút. Trước kia, thường, đi học về, nó không bỗn quên bút chí, thi quên bút mục, cục gom v... v... Thêm một điều nữa là đồ vật gì nó lấy ở đâu để lại chỗ cũ, khác hẳn trước kia, và có khi nó thấy cha mẹ nó bỗn quên cái gì ở đâu, nó nhớ ra và tìm được.

Cha mẹ lấy làm lạ, đi hỏi bác sĩ, một nhà chuyên khoa về bệnh thần kinh, sau một thời gian, bác sĩ đã chữa lành tận đó, và bây giờ nó trở lại bình thường như cũ, nghĩa là lại bỗn quên đó, nói trước quên sau. (Chắc, lại phải còn một giai đoạn mới để chữa cho khỏi tật thiểu tri nhớ này nữa mới thực là bình thường hẳn.)

Theo tài liệu của Parke Cummings

HÀN CHÂU



BÁN Phố lầu mới cát Đặt cát phố lầu hoặc trệt.

— Phố lầu mới cát bán luôn đất, tại đại lộ Trần Hưng Đạo (Bld. Galliéni).

Có đèo, nước; trên dưới đều lót gạch bông. Kiến trúc kiểu mới, toàn cát bằng gạch thê và bêton armé.

Giá rẻ, cát chắc.

Không có nhiều cát, nên đặt sớm.

(Không nhận trung gian)

Xin hỏi tại nhà báo « Đời Mới »
117 đại lộ Trần Hưng Đạo Choquan

TRỞ VỀ...

CẢNH ĐẸP ĐẤT CHÙA THÁP

Du ký của Thúy Phượng

AI chia sông Cát làm đôi,
Cho giòng nước phải sụt sùi suốt năm?
Rung rưng nắng đỡ ám thăm...
Thuyền chung thủy vẫn còn nằm bến quê.
Thu này lại một lần về...
Máu đào xuong trắng tràn trề ruộng xanh.
Đường quanh co, đất gập ghềnh,
Qua sông, vào xóm thăm đình làng xưa.
Cây đa trắc gốc bao giờ,
Cành khô, lá úa thản thờ nhèn ai.
Các em thưa sân chơi...
Rung rinh sóng tóc, nụ cười nắng sang.
Đất nứt nẻ, nhuộm ánh vàng.
Lửa đâu san phẳng xóm làng của tôi.
Siết những bàn tay nhỏ
Một niềm thong cảm lạ.
Long lanh mắt sáng sui.
Làm sao quên được những người.
Xương vun phân mạ, máu vùi lúa non.
Nắng thu vàng nhạt
Rây trên Đất Mẹ nhớ đoàn con.
Con đi, mắt mẹ mỏi mòn.
Về đây mới thấy héo hon thân già.
Nơi những gian nhà sụp đổ.
Xác lấp bờ sông,
Lều tranh không cửa
Ưuon mình đứng lên,
Cây rơm thoi tựa một bến.
Đầu tro, xưa cháy rụi den cỏ già.
Đứa tân hoang trống tại.
Phé phẩy tàu cau.
Gốc tre, măng mọc, trầu đom lá;
Rau vườn xanh đậm mía to cây.
Chuồng trâu, còn lại dù bầy.
Nghe xưa, giờ đã kéo cây giúp « cha ».
Hướng nhìn sóng mạ đồng xa...
Xứ quê! còn biết đâu là yêu hơn!

**

Tôi về tạm lành phố phường,
Lòng tôi đã vắng tình thương lâu rồi!
Nơi, tung cát bụi mù trời.
Tôi đi tìm lại quãng đời trê trung.
Lối sông, băng lướt bào lung,
Thở không khí sạch của đồng ruộng tôi.
Nụ cười nở mãi trên môi.
(Tôi cần quên hết những hối hả quên!)
Dang tay ôm lấy đoàn em,
Bốn Tình Đất Mẹ, chờ lên lúa vàng.
Mầm xanh xanh mát thôn trang.
Hoa thơm thơm ngát đất lòng tôi yêu.

LONG TỊNH

KAMPOT là một tỉnh nhỏ ở Cao Miên; khai dời đảo dân chúng, với một cuộc sống dân dã và có thể gọi là một thành phố thương mại.

Hầu hết là người Miên và Hoa kiều, có một thiểu số người Việt, nhưng 2 phần 3 đều nhập tịch người Miên.

Kampot gần miền bắc, khí hậu điều hòa luôn luôn ta cũng cảm thấy dễ chịu không nóng bức như Sáitham.

Ở đây có con sông dài rất đẹp đã ghi điểm bao nhiêu kỷ niệm của vạn vật tinh viễn xir. Dòng sông êm đềm chảy mãi giữa hai bờ cây xanh thiếu sóng gió. Bên kia sông có dãy núi dài nằm yên tĩnh.

Núi ấy gọi là Bokor trong thời bình các du khách trèo trung thường tổ chức cuộc leo núi: làn không khí âm u của rừng núi vùng súng dày với tiếng reo cười và tiếng ea hùng tráng của dãy lử hành.

Trên núi có nhà thờ, thiểu số người công giáo ở rải rác quanh triền núi, có một linh mục người Pháp hành lễ thường nhật. Cảnh nhà thờ có một dãy nhà xinh xắn dãy dãy dành cho các du khách nghỉ tạm.

Có cả Bungalow và sở bưu điện. Bungalow có vườn trồng các thứ hoa qui và lạ ở xa trông rất đẹp mắt.

Phía sau thật mát êm đềm, tàn cây im im hợp với những người thích tĩnh.

Kẽ đáy có một vựa sâu.

Cách Bungalow không xa có một núi đá khá cao với những tầng đá chồng chất lên nhau.

Muốn lên núi phải bám tảng tảng đá mà lên, nhìn xuống vực sâu thấy rợn người chỉ một tí họ hòng là có thể thiệt mạng.

Tiếng suối reo hòa với giọng vi vu của gió ngàn, hợp nên một bản đàn tuyệt diệu.

Mỗi độ hè vỡ, và ngày lễ, như té Miên ch hạn, thành phố Kampot biến tinh dậy với sự vui tươi của khách phương xa đến. Nhìn là các đoàn học sinh sang ngang, trên môi điệu không mang dò theo đê vừa ăn vừa ngâm cảnh hòn là một cái thú.

Lên lên mái nhà ấy, cảnh dưới mắt chúng tôi thật là một cảnh thần tiên. Trước mắt chúng tôi một vùng bờ rộng, có bốn vệt mây dài từ trên trời chầm xuống gầm bờ.

Rau cải thật tốt, không thua Đà Lạt mây.

Len lỏi vào rừng sâu có nhiều con đường đá nhỏ và trơn, có lẽ ít người đi qua nơi ấy, hai bên đường có hàng vạn thứ hoa qui rất lạ mắt, nhiều nhất là hoa huệ, hồng huệ, bạch huệ nhiều như cỏ, chúng tôi phải dầm bùa lén những đóa hoa xinh tươi ấy mà bước.

Có một thác nước không biết từ đâu chảy đến tràn qua đường, với những con cua đá bò lèn nghìn thực là một bức tranh linh động.

Nước trong và mát lạnh, nhìn cảnh đẹp thiên nhiên ấy và hit mùi hương êm dịu của nghìn hoa, ta có một cảm giác đặc biệt thích thú. Bokor có thể gọi là một thị xã nhỏ, nhưng có khác là trên ấy rất lạnh, mặc dù mùa hè.

Sau mù rất nhiều chi cây xà mươi bướu là không trồng thấy nhau. Nhưng ngày nay cảnh vật dày thơ mộng ấy đã tiêu điều vì nạn chiến tranh. Đứng trên núi nhìn xuống thành phố Kampot thu nhỏ lại như một chiếc dia.

Mây nam gần đây « nghỉ hè » học sinh không



còn lên núi để ngoạn cảnh nữa. Họ có thể đi Kep cách thành phố 21 cây số, đến tháng hè và những ngày lễ, rất nhiều khách du lịch, nhất là ở Nam vang. Có nhiều gia đình ở lại Kep suốt cả tháng hè.

Bãi biển Kep khá, bãi cát trắng mịn màng, và những mái biệt thự xinh đẹp, đến tháng hè mở rộng cửa đón khách phương xa. Dần chung đến đây ngắm cảnh trời nước bao la, hoặc tắm minh trong nước nó đưa với huyền sóng nhấp nhô, dưới ánh chiều quang lồng rộn lên theo sự vui vẻ yêu đời.

Cũng có một số người, thích suối Kamehay v ở đây mát mẻ và tĩnh mịch hơn.

Có nhiều tầng đá lớn, đang suối trong nhau pha lê. Nhiều kẽ giấu mơ mộng rất thích ngắm cảnh vật nên thơ ấy, gợi cho ta người cảm hứng, và thấy tâm hồn thanh thản lạ.

Tiếng suối reo hòa với giọng vi vu của gió ngàn, hợp nên một bản đàn tuyệt diệu.

Mỗi độ hè vỡ, và ngày lễ, như té Miên ch hạn, thành phố Kampot biến tinh dậy với sự vui tươi của khách phương xa đến. Nhìn là các đoàn học sinh sang ngang, trên môi điệu không mang dò theo đê vừa ăn vừa ngâm cảnh hòn là một cái thú.

Lên lên mái nhà ấy, cảnh dưới mắt chúng tôi thật là một cảnh thần tiên. Trước mắt chúng tôi một vùng bờ rộng, có bốn vệt mây dài từ trên trời chầm xuống gầm bờ.

T. P.

Trị bảo đảm

Nếu không hết trả tiền lại
hưởn cả tiền xe.

Bình GINGIVITE (nướu răng chảy máu) Ung xỉ máu. NOMA Ung xỉ tầu mả PYORRIE (nướu răng chảy máu) Ung xỉ mủ.

NGUYỄN XUÂN

Tốt nghiệp y khoa
chuyên môn bệnh nari miệng
95 đường E. Audouin (Bản cờ)
SAIGON



Máy radar đang trải qua cuộc thí nghiệm mới

MÁY Radar đang trải qua một cuộc thí nghiệm mới. Người ta dùng máy này để tìm những cơn gió lốc trước khi bão thịnh hành tràn vào các thành phố đông đúc.

Theo kế hoạch thăm dò bão bằng máy Radar, một sở khí tượng, chẳng hạn, nếu nhận thấy những triệu chứng của bão lốc xuất hiện trong không gian, những trạm khí tượng địa phương liền lập tức mở máy radar hướng về nơi bão động.

Một số máy quay phim sẽ chụp những điều ghi trên máy thăm dò bão Radar. Khi thấy dấu hiệu đầu tiên của cơn bão, sở Khoa học sẽ lập tức thông báo cho những thành phố ở gần, để kịp chuẩn bị đóng cửa ngõ và tản cư dân chúng đến vùng an ninh. Tin tức về trận bão sẽ được loan truyền trên các đài phát thanh và báo chí, trong khi hệ thống thăm dò bão Radar tính toán lối đi của trận bão.

Phi cơ trực thăng

LICH sử phi cơ trực thăng phát triển như thế nào, chúng ta ít chú ý tới, tuy chúng ta đã ý theo dõi phi cơ thường cánh lắp đặt vào thân nhiều hơn.

Nếu chúng ta xét rằng phi cơ trực thăng mới xuất hiện gần đây, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy quan niệm căn bản đã được biết từ lâu. Ý kiến này còn xưa hơn là ý kiến chế tạo phi cơ thường, cánh bắt chặt ngay vào thân, động cơ có cánh quạt, chuyên vận khí trời sinh ra sức mạnh đẩy phi cơ lên cao. Hai thế kỷ trước Thiên Chúa Giáng Sinh, nhà thông thái Archimede, và vào khoảng thế kỷ 14, nhà danh họa Léonard de Vinci đã thí nghiệm về nguyên tắc chế tạo phi cơ trực thăng.

Đến cuối thế kỷ thứ 19, nhiều nhà bác học còn tin chắc rằng duy có nguyên tắc phi cơ trực thăng là đáng kể hơn hết. Những nhà khảo cứu Pháp, Anh và Ý đã làm những kiểu mẫu nhỏ, động cơ chạy bằng hơi nước, có thử lên cao được 12 thước,

và bay được trên kinh nghiệm nửa phút. Nhưng đến khi hai anh em nhà Wright lên phi cơ cất cánh bay ở Kitty Hawk, thì chưa một ai dùng phi cơ trực thăng mà rời được khỏi mặt đất.

Thế mà, 3 năm sau, tại Donai, miền Bắc nước Pháp, chuyện ấy đã xảy ra. Phi cơ trực thăng hình thù rất kỳ dị, có 4 cánh quạt đặt dưới thân máy bay. Người phát minh ra loại phi cơ này là ông Louis Bréguet, bác học già người Pháp, ông vẫn còn tin tưởng vào nguyên tắc đặt cánh quạt dùng sức mạnh day theo chiều dọc. Phi cơ của Bréguet lên cao được chừng 1 thước, rồi không lên được nữa.

Nhưng vấn đề đã nêu ra, những nhà bác học trên khắp thế giới cố gắng giải quyết. Năm 1923, một người Tây Ban Nha, tên là Juan de la Cierva thành công, và chiếc phi trực thăng của ông lắp máy Rotor lên được không trung, và bay được một quãng. Nhưng máy móc phi cơ này còn pharc tạp lắm.

Đến 1937, tại Đức, một kiểu phi cơ cánh quạt chong chóng mệnh danh Fock Achgelis bay lên cao được 264 thước và bay xa được chừng 123 cây số, với tốc độ 120 cây số mỗi giờ. Thêm nữa chiếc phi cơ trực thăng này cũng như loại phi cơ thường, hai bên có hai cánh dài, một đầu cánh lắp một động cơ Rotor. Phi cơ có thể lên cao, và tiến thẳng, động cơ quay cánh quạt khắp mọi chiều, để phi cơ có thể bay khắp mọi hướng. Chiếc Fock Achgelis giữ thành tích quán quân ấy mãi cho đến lúc một kỹ sư hàng không Mỹ, nhưng gốc tích người Nga, Igor Sikorsky, chế tạo được chiếc phi cơ hình thù như phi cơ trực thăng tân tiến ngày nay.

Làm việc hai năm trời, Sikorsky sản



xuất được một chiếc phi cơ trực thăng, gọi là « Hélicoptère », rất dễ giữ thẳng bằng, và cũng dễ điều khiển. Ông nghĩ ra cách đặt ngang máy thâu thanh một chiếc động cơ Rotor, cách quay quay dọc để chế ngự bớt sức xoáy của động cơ Rotor chính. Máy Rotor chính được chế tạo để có thể cung cấp một sức xoáy tự động chuyên vận được phi cơ. Phi cơ trực thăng của Sikorsky chứng tỏ rằng loại máy bay này cũng có thể thao diễn trên không trung hệt như một phi cơ thường, trừ một khoản không bay được thật nhanh, nhưng được lợi điểm an ninh hơn.

Sau này, có người nghĩ đến chuyện lắp động cơ phản lực thay thế cho máy Rotor, thế là vấn đề tốc độ được giải quyết xong. Phi cơ trực thăng phản lực chắc sẽ hứa hẹn nhiều trong lai. Hai năm trước đây, tại Pablo Alto, California, không quân Hoa Kỳ đã thí nghiệm chiếc trực thăng phản lực đầu tiên. Thân phi cơ chỉ dài chừng 3 thước 6, bê cao ngang với đầu người, và cân nặng chừng 250 kg.

Đến tháng 9, năm 1952, tại Torence, California, Không quân Hoa Kỳ thí nghiệm chiếc phi cơ trực thăng phản lực thứ nhì. Lần này phi cơ chỉ nặng có 150 kg, tháo rời từng bộ phận được và có thể xếp trong một chiếc hộp, một chiều 4 thước 2 mét chiều 1 thước 5, chiếc hộp này đặt lên xe môt sau một chiếc Jeep kéo dir sirc. Hai người có thể lắp xong chiếc phi cơ này trong vòng 20 phút. Phi công trèo lên máy bay, 15 giây sau phi cơ đã lên cao 150 thước. Phi công điều khiển máy bay lên cao, xuống thấp quay xoáy chôn ốc và dùng đũa như lúc lắc đồng hồ. Xuống đến 108 thước, phi công tắt máy và từ từ hạ xuống đất như chiếc lá rơi.



AUTO STOP (xe cip!)
— Khi voi nướn quá giang...

NƯỚC sông Hương chiều nay chảy xiết. Những gốc cùi, cành cây to tượng từ nguồn băng băng trời về kéo theo từng tầng bọt trắng xóa. Trời mưa càng lâu càng to, nước sông đục ngầu. Một vài chiếc đò lợi tay lái bình bồng trôi giữa giòng sông bạc. Tiếng người kêu cứu bị át đi bởi gió mưa. Trên bờ người ta hối hộp nhìn theo một cách tuyệt vọng.

Bám người đứng xem tần mác dần. Họ lại lầm lũi dưới giò mưa.

Anh Cháu nhìn trời sẩm tối, thất vọng. Xốc lại cái túi cánh gà của mình, anh rán sức đạp chiếc xích lô về ngõ Gia Hội. Gió đánh tại mưa vào mặt anh ta như muôn ngàn ngọn roi vun vút. Gió lồng vào trần xe như muôn lật tung hắt người anh xuống đất.

Trên đường phố mọi người ai nấy đều cúi đầu bước gấp. Một vài chiếc xe hơi sang trọng chạy rẽ nước toé ra hai bên đường. Một đường ướt phèn chiếu lại ánh đèn xe làm thành hai giải vàng lóng lánh. Hàng phố đã lên đèn. Một vài chú khách ngồi sau quầy hàng hường mắt ra đường nhìn mưa một cách vô tư lự.

Trả xe xong, anh Cháu hấp tấp chạy ngược lên phố chợ. Anh vội vội vàng vắng mua một gói cá khô, một gói ruốc và những đồ vật vanh cần thiết cho bữa ăn nghèo. Anh ta không quên ghé vào làm cút rượu trắng cho ấm người lúc đi ngang qua phố thím Bún người dàn bà khách trú bán hàng vật đầu phố Gia Hội.

Sức nóng của rượu chạy đều trong huyết quản, đưa lên đầu anh Cháu khiến mặt anh đỏ bừng. Anh hấp tấp trở về, vừa đi vừa đưa tay vuốt nước mưa trên mặt. Anh cảm thấy như nước mưa thảm qua chiếc túi mỏng rìn rìn vào người anh.

Dãy nhà lá ven bờ sông Hương trời mưa trống cảng tang thương tệ. Máy ngồi nhà đầu gió bị lật tung cả nóc, tranh bay xác xơ. Nhà nhà đều đóng kín cửa im lìm.

Về đến nhà, anh Cháu dãy cửa lách vào. Thấy nhà tối om, anh lên tiếng hỏi :

— Mẹ thằng Tèo mồ ròi? Sao không thắp đèn thắp đuốc gì cả?

Một tiếng nói yếu ớt trả lời :

— Bố đã về đó à? Thắp đèn lên cho một chút. Hôm nay trời hay sao mà tôi chóng mặt và muộn mưa quá.

— Diêm đâu rồi?

— Đây.

Tiếp theo tiếng trả lời; bao diêm xóc nghe róc rách. Thắp đèn xong, anh Cháu nhìn nền nhà ướt át miếng lầm bầm : « nhà dột hết cả rồi! » Anh hỏi vợ :

— Chỗ mà nó nằm có bị ướt không?
— Không, phía này khuất gió.
— Ô, ở phải rồi, mai tranh này bị gió xốc tung lên hèn chì dột.

Vừa nói anh Cháu vừa cầm đèn nhín lên mái nhà. Đưa cánh tay quét mấy giọt nước mưa còn đọng trên tóc đang giở xuống mặt, anh Cháu hỏi vợ :

— Rửa thẳng Tèo chạy đi đâu mãi đến giờ chưa về?

Tiếng vợ anh than phiền :

— Cái chị Mít cũng ác nữa! Có mấy lon gạo thôi cũng chưa chịu trả, giam con người ta mãi đến tối mịt mà chưa cho về...

Anh Cháu nghe vợ nói vậy nóng ruột gắt;

— Trời ơi! Mưa gió như ri mà bắt con người ta đi đòi nợ. Thiệt kuô quá! Chị ấy không trả thì thôi chứ sai con nó đi, gió to lồ ra giây điện dùi cuốn chẽi đi thi rắng?

Thấy chồng băn khoăn và giận dữ như vậy, chị Cháu không dám nói gì, im thin thít. Một chốc chị mới rụt rè lên tiếng :

— Lúc nó đi mưa có to như chử mõ! Tui tưởng...

Nghe vợ kè nhẹ, anh chồng trừng mắt quát :

TRUYỆN NGẮN **LỤT** của Văn Hòe

— Thôi, im cái miệng đi. Lại còn nói nữa...

Gió cứ thổi ào ào, mưa vẫn rơi không ngừng. Theo ngọn gió hùn, căn nhà lá lâu lâu lại chuyên minh nghe rặng rắc. Nước lợp đập rơi xuống nền nhà trời từng đám loang lổ.

Chồng, mặt lầm lì ngồi bó gối sưởi bên bếp lửa cạnh nồi canh đang sôi, hơi ruốc bốc lên thơm phưng phức.

Có tiếng chân lội bùi bùi ngoài đường kiệt. Liền theo, tiếng đầm cửa gấp và có tiếng gào to :

— Bố ơi! Bố ơi! Mở cửa. Mở cửa mau, Bố!

Mặt anh chồng sáng lên, chị vợ quên đau vùng ngón tay miếng rối rít :

— Con nó về. Mở cửa mau. Mau...

Đêm nay anh Cháu không ngủ.

Lặng lacent ngồi nhìn vợ con say sưa ngủ, lòng anh trỗi nê ám cùng là. Qua tiếng gió rít mưa gào của trời đất, giữa cái cô tịch của đêm trường, anh Cháu thấy rõ cả cái lòng thương của mình như đọng lại bên hai mớ tóc : một dài, một ngắn.

Anh Cháu phì phèo điều thuốc lá trên môi, chốc chốc lại bẻ cửa nhín ra ngoài trời, mặt lộ vẻ lo lắng. Càng trở về khuya nước réo chảy nghe càng rõ hơn.

Bỗng có tiếng ồn ào quanh đầu đây. Anh Cháu lắng nghe kỹ, đoạn hé cửa hỏi vọng ra ngoài trời :

— Chuyện chi rứa bác Bảy?

Không thấy ai trả lời, chỉ nghe tiếng ồn ào hòa lẫn trong gió mưa. Anh lại gào to hơn :

— Bác Bảy ơi! Có chuyện chi rứa?

Ah lại lắng tai nghe tiếng được tiếng mất. Nhả bén kia trả lời :

— Ai như anh Cháu gọi có phải không? Nước to quá!... nhà tôi ngập cả ròi... lên đến vè...

Nỗi lo lắng hiện rõ lên trên khuôn mặt rám nắng của anh Cháu. Anh bỗng đưa mắt nhìn vợ, nhìn con, rồi nhìn quanh ngôi nhà thô sơ nghèo nàn của mình, băn khoăn.

Trong nháy mắt, nước đã đến thăm nhà anh Cháu. Mới thấy nước tráng qua tráng lại trên nền nhà, phút chốc đã lên cao ngang mắt cá. Định thức vợ dậy nhưng rồi khi nhìn lại thấy vợ ngủ mê mệt, anh không nỡ. Anh lắng lặng xếp đặt nồi niêu áo quần vào trong một chiếc gióng mây treo lên mái nhà. Anh đi đi lại lại trong nhà lâu lâu lắng tai nghe ngóng rồi chép miệng : « chà, mưa gió to quá! Nước còn lên nữa! »

Nước lên đến bắp chân, rồi đến gối. Anh Cháu đánh thức vợ. Vợ anh vùng nhöm dậy, thấy nước đã ngập nhà, hoảng người lên định xắn quần bước xuống. Anh ngăn lại, nhìn vào bụng vợ bảo :

— Minh không nên dầm nước bạc. Có mang nguy lắm...

Nghe chồng nói, chị vợ ngẩn ngơ, băn khoăn hỏi :

— Rửa mình làm rắng mà kê giường cho được?

— Kệ tôi...

Đã lâu chị Cháu quên bang không xưng hô tiếng « minh » với chồng. Nay trong lúc bàng hoàng chị đã thay tiếng « họ » bằng chữ « minh » chị thấy ngượng ngượng. Thời son trẻ mới cưới nhau như thoảng hiện ra trong trí chị. Bất giác chị thấy thương yêu chồng một cách tha thiết hơn lên thấy chồng gọn gàng ấm thằng Tèo, tự nhiên chị lại nhìn xuống cái bụng

lùm lùm của mình trong tri vê ra một đứa con mồ mảm. Vợ chồng chị hiếm hoi, sinh thẳng Tèo đã chín mươi năm trời nay mới lại có thai.

Bỗng con lên giường vợ, anh Cháu nói :

— Cho con nó ngồi đó với. Tôi đi kê giường dã.

Anh bỗng lội, hì hục kê cao cái giường bên cạnh, xong lại còng vợ con qua. Chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng lo lắng. Thẳng bê ôm lấy mẹ run cầm cập, kêu lạnh.

Nước lại lồng lộng lên cao dần. Gió thổi mạnh hơn. Căn nhà lá lâu lâu lại khẽ chuyển động nghe rặng rắc. Chị Cháu sợ hãi ôm rít lấy con vào lòng đưa mắt nhìn chồng nói :

— Coi chừng gió mạnh hơn lúc đầu hôm. Có lẽ bão rồi.

— Ủ, gió dữ quá.

— Biết làm rắng chứ?

Chồng nhìn vợ ái ngại nói :

— Thôi, mình chịu khó lạnh một chút, bỗng con xuống đứng đây, đè tôi chồng hai cái giường làm một.

Nước vẫn dâng cao.

Sau khi ai nấy đã yên chỗ trên hai cái giường cao, bỗng nghe tiếng người kêu cứu từ xa vang đưa lại hòa lẫn với tiếng gió mưa. Tầm phên trước cửa căn nhà lá bị nước xói oán đi chả muốn bật tung. Ngôi nhà như dần dần nghiêng hẳn về phía sau theo giòng nước chảy. Tiếng mõ, tiếng thùng sắt cùng với tiếng người kêu la vang lên trong mưa gió gây thành một âm thanh hỗn loạn.

Chị Cháu cuống quít hỏi dồn chồng :

— Làm rắng chứ minh? Làm rắng chứ? Nước to quá!

Mặt anh Cháu vẫn lầm lì. Lặng thính một hồi, bỗng anh quay lại bảo vợ :

— Thôi, liều! Tôi cõng minh, phá lối sau bơi lên đường cái.

Vợ anh băn khoăn :

— Thế đoàn con cái thì sao?

— Rồi tôi trả ra lại còng thẳng Tèo. Còn bao nhiêu, bỏ.

Đưa dao cắt mấy đường lát buộc cửa sau, anh Cháu phá một lỗ hổng lớn. Vợ anh ngồi trên giường cao đặt tay lên bụng mình lo lắng hỏi chồng :

— Minh liệu cái thai có can gi không?

— Một chút thôi. Tôi trong kia rồi kiềm đòn.

Vợ anh ngáp ngáp :

— Hay là ta đợi sáng?

— Không được! Nước to lắm!

Thế rồi chồng vợ cõng nhau đi. Vợ quay lại nhìn con đang ngủ, bàn :

— Hay là minh cõng con đi trước?

— Không được. Bây giờ nước chia tách tôi rồi. Anh ta lại còn có đứa con trai bị nước cuốn mất tích cùng với căn nhà lá nữa...

Mưa như trút. Trời tối mịt mùng. Không thấy gì, anh Cháu cứ nhắm

thẳng phia trước lội bùi bùi. Nước chảy xiết như muôn cuốn hai người theo. Nhón gót thật cao anh Cháu chỉ chừa được có hai lỗ mũi. Mỗi lúc gấp lỗ trũng hai vợ chồng anh lại bị ngập xuống. Anh cố gắng đỡ vợ lên cao. Vợ anh la thất thanh : « Chết! minh ơi! » Hai chân anh Cháu yếu dần, run run cơ hồ muốn ngã theo giòng nước. Anh thấy vợ mình nặng trĩu một cách khác thường.

Khi lê được vào đường cái, bỗng vợ anh lại thét lên một tiếng hãi hùng. Anh Cháu tự nhiên thấy lưng mình nhẹ nhõm. Hốt hoảng anh quay tay về phía sau đỡ lấy vợ. Vợ anh chỉ còn là cái xác mềm nhũn lạnh ngắt.

Anh Cháu bỗng xốc vợ đến đầm cửa một ngôi phổ cảnh đấy. Dưới ánh đèn, áo quần của vợ anh ướt mèm, nhuộm đầy máu đỏ tươi. Miệng anh rít rít :

— Vợ tôi có mang, vợ tôi có mang... Nhờ các ông các bà...

Người ta đốt lửa cho người đàn bà xấu số sưởi. Một hồi lâu chị Cháu dần dần tĩnh lại miện lắp bắp : « Con tôi... con tôi... »

Trời đã về chiều. Gió ngừng thổi, chỉ còn mưa bụi rây rây từng giòng nhỏ. Thầy khán hộ trẻ tuổi bước đến đặt tay vào trán anh bảo :

— Anh hãy nằm yên. Đầu anh nóng lắm! Đè tôi đi tìm bác sĩ lại.

Nghe nói bác sĩ và chín vào bộ đồ trắng của người khán hộ thoát nhiên anh Cháu nhớ lại rõ mọi chuyện xảy ra. Anh vùng ngón tay dậy bỗng hỏi :

— Rửa vợ tôi đâu? Vợ tôi có mang... vợ tôi...

Viên khán hộ lành nghề giữ lấy người anh nhẹ nhàng bảo :

— Thị anh đã nằm xuống đã. Vợ anh bị sa có phải không?

— Phải, phải... lạy thầy...

Đến đây người khán hộ bỗng ngập ngừng :

— Vậy thì... còn sống.

Muốn vùng đứng dậy nhưng anh Cháu cầm thấy đầu mình nặng trĩu trisch, mọi vật như đang quay cuồng trước mắt, anh đè rơi mình xuống giường.

Quả nấm cửa nhẹ nhè quay, vị bác sĩ già yên lặng bước vào. Viên khán hộ đến bên ông thi thầm :

— Thưa bác sĩ, anh vira tĩnh. Anh ta bảo vợ có thai, có lẽ...

Vị bác sĩ già ra hiệu bảo im, đáp :

— Tôi biết rồi. Người đàn bà bị sa chết hồi sáng lúc mới đưa vào bệnh viện là vợ của anh ta. Chiều hôm nay tôi cho chôn. Anh ta lại còn có đứa con trai bị nước cuốn mất tích cùng với căn nhà lá nữa...

(Văn cười) Ngày, Văn! thầy vẫn thắc mắc về việc đó lắm.. Con đừng cười thầy... Con có bàng lồng thầy hay không thi cũng nói thật cho thầy biết: là ông Trời có hay không? (Văn uống canh ly rượu không trả lời) Thầy, cần biết lắm...

Những kẻ sa đọa

(tiếp theo trang 21)

ĐẠT THÀNH.— Hắn lại suy nghĩ, tình toán thắc mắc... vì không bao giờ hắn bàng lồng cái gì cả. Thì hắn không đi Thành à?

THỦA.— Dạ con không hiểu.

ĐẠT THÀNH.— Rót rượu ra đây... tao đổi lâm rồi... (Bắt đầu ăn uống nhão) Cố phải có Hồng biền giấy bão lối nửa đêm thi lại không? Đúng thế chứ?... Rót rượu đây... May mắn gì tao? Trọng tao còn hồng bao súc lực chứ? May xem có Hồng có chịu tao không?

THỦA.— Cụ cắt gói bạc ba ngàn ở đâu?

ĐẠT THÀNH.— Dưới đầu nằm tao.

THỦA.— Không được kin.

ĐẠT THÀNH.— Thế à?... May mắn mang ra đây cho tao. (Thùa vâng lời) Đạt Thành trở về phía cửa phòng Văn) suýt... nhẹ nhẹ ấy... (Thùa trở ra tuy cầm gói bạc đưa cho Đạt Thành). Thế bây giờ đầu ở đâu? Dưới chỗ tao ngồi đây?

THỦA.— Sao cụ không để sau lưng tượng Phật?

ĐẠT THÀNH.— À, phải rồi, may mắn lắm! Đầu sau tượng Phật, phải rồi! Thắng Minh có ba đầu sáu tay cũng chẳng biết đâu đấy mà tim... Cố Hồng thấy lao lấy tiền ở trong bụng Phật ra mà cho thi rồi tha hồ mà cười... Đúng rồi, thời tái đến ở bán thờ đi. Lát khuya hắn thắp lại. Đốt đầu cho sáng chờ không phải thử phượng gi ai đâu... Ha, ha, ha... (nốc rượu, cười sặc sụa). Sau lưng ông Phật ha... ha... (cười ầm ĩ, kéo dài, khiết Văn nghe hiện ra ở cửa phòng Đại Thành bị bắt chopy, ngừng hẳn cười). Anh muốn nói gì đấy?

VĂN.— Không, tôi nghe thầy cười. Thế thôi.

LỜI VII

ĐẠT THÀNH, VĂN, THỦA

ĐẠT THÀNH.— Anh ăn không?

VĂN.— Tôi không đòi (ra ngồi đối diện cha).

ĐẠT THÀNH (im lặng ăn).— Xong rồi, đợi đi, Thùa... (nói với Văn, trong lúc Thùa đợi đẹp). Anh có cho là Tâm nó giận thầy không? Ban sáng, trước mặt sự cụ, thầy cũng hơi nóng.

VĂN.— Thật thế ư?

ĐẠT THÀNH.— Anh không tin là Tâm nó giận thầy à? (Thùa đặt khay rượu với mấy cái ly ra giữa rồi đứng dịch ra có vẻ chăm chú) Anh uống ly rượu nhé? Thút rượu



Sơ lược cốt truyện

Hai gãy nhau sau những ngày biến cố ở Hà Nội. Tịnh viết văn, Bích làm thơ và Hướng mới trở về, băn khoăn đi tìm một con đường sống. Cả ba người trước đây cùng học trong trường Kỹ thuật.

Gia đình Hướng ở một tỉnh miền bắc, khi anh về, đã khác xưa một cách bất ngờ. Hướng xin được một chân thư ký ở hàng buôn nô. Chẳng bao lâu anh bỏ nghề vì một chuyện xích mích trong buồng giấy. Anh được Bích đưa vào làm trong một xưởng chửa xe hơi. Ở đây anh gặp Tao một anh thợ cồn trè, hiếu học và ham hoạt động xã hội. Anh bỏ nhà về ở trong xóm ngoại ô cùng Tao. Lát sau Tao gặp phải chuyện không may. Chán nản và bất bình, Hướng bỏ vào Nam.

Đến Saigon, Hướng được Tự, một người bạn thủy thủ, đưa lại tro nhà Duyên. em họ Tự là gái nhảy, đêm đêm Duyên phải đi làm nuôi gia đình có một mẹ già với đứa con trai còn nhỏ. Chồng Duyên mất tin tức đã lâu. Đời sống ngắn nắp khóc thường của Duyên khiến Hướng ngạc nhiên rồi cảm mến.

Giai những ngày lang thang đi kiếm việc, Hướng gặp Lũy, một người bạn nghèo hối cùn nhò. Lũy sống bằng rát nhiều nghề lao động và tuy thất học nhưng anh cũng như Tao, luôn luôn cố gắng học hỏi để nâng cao mực sống của mình lên. Giao du với Lũy, Hướng được dịp đi sâu vào đời sống của lớp người thiểu số mà anh vẫn trước ao dược gần gũi hẫu khuyến khích họ nâng cao trình độ văn hóa.

Đi làm được ít lâu, Hướng quen Hướng, bạn cùng sở. Hai người yêu nhau. Chẳng may Hướng bị sa thải cùng với một số bạn đồng sự. Sau những ngày sống hổn độn, một chiều kia theo số phận Hướng, Hướng cũng bị mời ra khỏi nơi làm việc. Anh gặp Hướng lúc đó vì sự sụt của gia đình đã trôi giặt sang dòng sông truy lạc, mất niềm tin, Hướng định kết liễu đời mình.

Cuộc ly khai đời sống không thành, Hướng trở về tinh tú mong tìm lại niềm an ủi cuối cùng trong cảnh gia đình đầm ấm, bên tình thương Lan, cô em khác một dòng máu — con riêng của bà mẹ kế Hướng. Nhưng Lan sắp lập gia đình cùng Thanh bạn học cũ của Hướng, gia đình trưởng thành. Bạn bè Hướng sat mày nắn cách biệt để thay đổi nhiều. Bích, anh bạn của thèm sống bay nhảy, đã bỏ mình trong một chuyến đi miền nam.

Tạo mới dược phong thích, hơn bao giờ hết, can đảm sáp đặt lại một cuộc đời với một ý chí đã dày rèn luyện qua những ngày lao khổ. Tịnh đã tạm biệt với nghề viết, xa Hà Nội, đi tìm một khía cạnh mạnh hơn, sau những ngày sống băn khoăn, mất hướng.

Niềm tin yêu rào rạt, Hướng trở lại Saigon đi tìm Hướng, hy vọng làm lại cuộc đời cùng người bạn không may. Nhưng Hướng đã đi xa...

HƯỚNG ngạc nhiên : « Thằng hảo hả ? »

Thanh nhăn tùng cầu, hóm hỉnh : — Nhà nhạc sĩ vờ! lại hai tiều thư con cù đốc!

— Sao mà vừa mới bảo là có cả đao Thu?

— Ủ, thi có cả « cô em gái của lông anh » nữa. Chứ thằng Tuấn đi với con Trâm con Oanh thì đã thường rồi.

Hướng không nói gì thêm. Hắn có cảm tưởng như ai vừa dứt đứt cái sợi dây đẹp đẽ mà hắn vẫn nâng niu. Hắn nhớ đến nét mặt của Văn trong mấy ngày cưới đã qua. Một nỗi buồn thầm lặng bốc cháy. Nhưng hình ảnh ông Thủ già, những nét rắn cay sâu trên vùng trán đau khổ, đột nhiên kéo lại như một luồng gió lớn dập tắt ngọn lửa vừa leo lết. Hướng rụt rè bảo Thanh :

— Nay, tôi muốn... nhờ cậu một chuyện.

— Tâm tình phỏng?

— Đứng dừa nữa, Thanh. Chuyện đứng dừa mà.

Thấy bạn nghiêm nét măi Thanh hết tẩm tẩm cười. Hắn hỏi :

— Chuyện gì thế? Có quan trọng không?

Hướng nhìn bạn, do dự hồi lâu mới bắt lên :

— Cậu có thể cho tôi... mượn ít tiền để khống?

— Làm gì thế?

— Nếu có thì cho mượn hỏi làm gì?

— Bao nhiêu?

— Độ... ba trăm.

— Bây giờ thì chưa có.

— Cần lắm. Chỉ hôm nay đến sáng mai là cùng.

— Được rồi. Sáng mai ta đưa cho.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI

BÓNG tối tràn ngập lên lối đi trong ngõ hẹp. Hướng bước băng khuất như giữa một giấc chiêm bao. Chưa bao giờ hắn thấy buồn như đêm nay. Một nỗi buồn thầm lặng, ngọt ngào, thăm thia vị dâng dâng như người nhấp một ly cà phê nguội ít đường giữa một buổi tối lạnh trời cảm thấy minh cô độc. Tất cả những tâm sự không vui, tự bao giờ, kéo nhau trở lại, thở dài trong trí nhớ gã thanh niên. Bàn tay run run của Văn ngày cưới hôm nay. Đôi mắt lạnh lùng của Thu. Nữ cười kiêu kỳ của Trâm. Hướng dường như nghe rõ cả cái giọng cười của người bạn gái giữa một ngày hội họp đàn ca, cái giọng cười ròn như người dập vỡ một cái bình pha lê trong đầu hắn. Gió ngoài sông bốc iai...

Bắt được quả tang nhẹ! Một bàn tay vừa đặt lên vai Hướng. Hắn giật mình ngạc nhiên giữa hai bộ mặt tinh quái. Thanh vừa bắt gặp nụ cười gượng gạo của bạn, hắn bảo nứa dừa nứa thực :

— Thằng này hỏng rồi!

Đich cười ròn :

— Tán tời ghê...

Hướng cố diềm tĩnh :

— Còn chúng mày đi đâu vậy?

— Lại tìm mày, không gấp.

Đich đáp. Thanh vẫn giữ giọng buộc tội : « Lan nó bảo đạo này mày hay đi khuya lầm ?

Thấy Hướng có vẻ gì không được vui, Thanh mới dỗi giọng nói dưa :

— Thế nào em Trâm, em Thu có ngoan không?

— Chẳng đi đến đâu cả! Hướng buông một tiếng chán chường.

Bích trách dưa : « Ai bảo mày cứ thích chơi trò? » Hướng bỗng khùng :

— Đời buồn, dừa một chút cho khuây đã hại gì?

— Giác ngộ đấy!

Thanh đi dỗm bảo. Bích lại thêm :

— Bây giờ đi tìm mày... con đường mới?

Thanh nói một câu ý tứ :

— Cái con đường mới ấy chắc đưa về... địa ngục!

Cả hai cái miệng vô tư cùng hòa một nhịp cười ròn rã. Hướng không buồn nói, thọc hai tay vào túi quần lầm lũi đi. Bích móc bao thuốc đưa cho

Hướng và Thanh :

— Bây giờ đi đâu?

— Lại nhà thằng Quỷ vậy.

Hướng bật lên :

— Có xuống quán thi họa may gấp nỗi!

— Ài chà! Mới xa cách có hơn tháng trời mà anh em cậu nào cậu nấy cũng « tẩn tới » vùn vụt.

Hướng xi một tiếng :

— Cái thằng ma xó ấy nó đi chơi từ hồi nào chúng mày có biết có gi đâu?

Thanh hỏi chen vào :

— Tao nghe nói đạo này nó kiểm bão lâm?

— Thị xưa nay nó vẫn thế. Áp phe nhiều đáo đe!

— Cái trò có tiền, no cơm ấm cật đậm đà mọi nơi mà lại...

— Nó lại còn báo cả một con bé ở dưới xóm nứa kia. Hôm vừa rồi con Lan nó kè truyện với tao : Cu cậu chẳng biết « bị » hay sao ấy mà cứ chạy lại hiệu con Thu đưa đơn mua Penicilline xoành xoạch... Bích tròn xoe hai mắt đe bật ra một cô : « Bồ mẹ! »

— Trước tao trông nó lù dù thế?

— Ấy những thằng tâm ngầm mới ghê!

Thanh thực thà bảo :

— Tao cứ nghe thấy chúng nó đi tiêm, cũng đủ rụng rời người...

Hướng quay lại hỏi Đich :

— Mày có hay gấp thằng Tịnh không?

Thanh hỏi theo :

— Dao này nó làm ăn ra sao?

— Cũng khá lắm!

Không hiểu câu nói mỉa mai của Đich, Hướng hỏi : « Chắc viết sách bán được? »

— Chả rõ nữa. Có điều là bây giờ nó đóng đại bản doanh dưới Ngã tư Sở với một lô tài hoa nghệ sĩ. Trong nó gác nhom và xanh như thằng mới ở rừng vè...

Hướng lắc đầu :

— Hồi tao gấp, nó có hút thuốc phiện.

— Chắc cu cậu mắc rồi!

Thanh bảo vậy. Hướng chép miệng. Bích nói giữa một nụ cười chua chát :

— Bảo rằng cứ lao hùa vào đời mà học ăn chơi, học sống, chứ sao chỉ thấy rằng giấy bạc đốt mãi, cuộc đời vẫn chẳng chịu... bán cho mình một cái gì mới lạ!

Thanh hỏi giọng chân thành :

— Tại sao lại không thể lao vào đời để học lấy một cái gì ích lợi?

Hướng cười khinh khỉnh, ngâm bài thơ của Tịnh :

Con đường vắng dần đưa vào vực thẳm, Mà trong đó vẫn tiếng cười say đắm. Sắc đẹp, ánh đèn, âm nhạc mê ly, Tan dần dần vào những tối cuồng si. Còn sót lại những chan chường áo ảm! Bên tai Hướng, Bích chử hỏi

— Thế nào, có tin tức gì của Tạo không?

Hướng mím môi, lắc đầu. Cả ba đi về phía sông. Gió của đêm mùa lạnh hinh như đương thở dài. Máy cột đèn điện đau ốm đứng soi mình lên dãy bờ sông vàng bừng ánh sáng.

HƯỚNG xoay nắm cửa một cách vô hiệu quả. Hắn gõ mấy tiếng lèo cánh cửa rồi đứng chờ. Lát sau, cánh cửa mở. Lan khép nép bên ánh sáng.

— Nhà ngủ cả rồi à?

Lan hỏi cái giọng của người buồn ngủ :

— Sao anh về khuya thế?

Thấy anh không đáp Lan lại bảo :

— Lúc này anh Thanh anh Đich lại tìm anh.

Lan bắt gặp nét mặt khó chịu của anh.

— Cô khoe với chúng nó là đạo này tôi bay đi chơi đêm chứ gì?

Cậu nói xẳng lầm Lan xịu hẳn nết mặt. Nhưng, chợt thấy anh có một vẻ mặt khác thường rầu rì như một người gặp điều gì thất vọng, Lan vội nén đi, đề hỏi, dịu dàng :

— Hình như anh có điều gì... không vui?

Hướng không buồn nhếch mép. Hắn lẳng lặng trút giày, cởi áo. Vẽ đầm chiêu đè nặng lên mái tóc rối như có một bùn tay bực bội vừa vò lên. Cái miệng meo ngày chỉ gấp Lan đè tơi cười, bây giờ in một vẻ lạnh nhạt, tư lự. Ái ngại, nàng bảo anh :

— Ông Gầm hôm nay ông ấy mệt nên em phải đợi anh..

Giữa câu nói Lan bỗng dut đe bảo :

« Anh Hướng này... »

(còn nữa)

Đường lối của văn nghệ mới

(tiếp theo trang 17)

bao nhiêu cạnh khía. Người nghệ sĩ là thầy học đại chúng song cũng là học trò đại chúng. Có thể vốn tri thức của ta mới thật đầy đủ, tiềm tàng, khả năng phụng sự lại càng phát triển dồi dào thêm.

Bề tài văn nghệ ngày nay phải chứa đựng một vũ trụ quan và một nhân sinh quan mới. Xã hội tiến hóa không ngừng, nhân loại phải đầy bánh xe tiến hóa đi lên. Dân ta đang tiến mạnh trên đường độc lập, dân chủ. Sự nghiệp này do đại chúng làm động cơ chủ yếu gây dựng. Vậy nhà văn phải biết khai khẩn trong sinh hoạt, trong đấu tranh của đại chúng những đề tài sáng tác mới mẻ, lành mạnh và bồ ích. Không còn ngờ vực gì nữa, chỉ trong lĩnh vực này, văn nghệ sĩ mới có thể thành công được. Một khi tác phẩm văn nghệ chưa nói lên được tinh thần quật khởi, những đòi hỏi thương đau, sức mạnh và song cùng những khát vọng của đại chúng ấy là văn nghệ sĩ chưa sao đạt được. Còn gì đẹp bằng mẫu nêu sương gió trên khuôn mặt người dân cây giữa đồng lúa bát ngát vàng rơ, còn gì hùng vĩ bằng những lớp người lao động vào ánh lửa ngắt trời đang đốt quê hương để giữ từng mảnh vườn, thửa ruộng, còn gì thương đau bằng tiếng khóc trề thơ lục mệ những đêm khuya khoắc và còn gì xót xa bằng nỗi lòng náo nuer của cô gái trinh sau khi bị làm ô nhục... Nếu trước đây, đã có những sáng tác của bọn văn sĩ « vú em » viết vì thiêu số mà còn được ca tụng xa rộng bao nhiêu năm thi ngày nay, không thể nào một nền văn nghệ lấy tiến hóa làm mục đích, lấy quang đại nhân dân làm đối tượng, dựa trên một nhân sinh quan tiến bộ lại không có môt

Dưới ánh sáng quan điểm mới, muôn biết giá trị văn phẩm có tinh chất vững bền và nhân loại tới mức nào ta cần xét xem văn phẩm đó đã phụng sự được đại chúng nhiều hay ít. Đường lối đại chúng là mục thước để định giá cho mọi sáng tác văn nghệ hay rộng hơn nữa định giá trị con người trong một nền nhân văn mới.

Tóm lại, văn nghệ chỉ có thể phát triển sâu rộng, chỉ có thể chung dung súc sống khi nó bắt nguồn từ ngọn trào đấu tranh của đại chúng.

Và « đại chúng hóa văn nghệ là nâng cao giá trị văn nghệ » trở thành một điều hiển nhiên đập tan mọi nghi kỵ, đánh đổ mọi lý luận bảo thủ, lạc hậu. Bao nhiêu giai tác còn « thai nghén » của chúng ta rồi đây sẽ sinh nở ra những « đứa con » tinh thần » được nhân dân đại chúng hoan nghênh vì nó cũng là những đứa con của đại chúng nhân dân?

TÔ DUYỀN

MỘT LINH HỒN

(Tiếp theo trang 45)

ĐI là một sinh viên mới du học ở Pháp về, đồ cử nhân luật. Tình nhân của Tường Văn từ trước. Chứng kiến tất cả những cử chỉ ô uế của Bảy Thanh. Không có cách nào cứu vãn được tình thế cùng khổ của người yêu. Thấy Tường Văn sắp bị sa xuống bùn nhơ bẩn. Biết có người phá đám mỗi tinh trong tréo giữa mình và người yêu, biết người yêu mình bị sang tay người khác, ĐI thúc thủ quy hàng, thất tình đến ngớ ngẩn că người, không có cách gì để thoát lại.

Kết luận: ĐI chỉ là một thanh niên nhu nhược, bất lực với thực trạng xã hội, tình thần tranh đấu tiêu cực, không tìm được lối thoát.

TƯỜNG VÂN.— Con gái Bảy Thanh. Sinh ra giữa lúc tâm hồn người mẹ bị đày nghiến, rơi tõi bởi sóng gió của cuộc đời. Từ bé chí nhốn, hoản toàn thiếu tinh phụ tử, mẫu tử. Chứ giáo dục của giáo đường, của các bà phuoc (1) nén tâm hồn nàng trong trắng, thơ ngây, không có một vết gợn bẩn. Nhơn lên yêu một thanh niên, sinh viên trường luật, theo tiếng gọi của lòng, thứ tình yêu trong sạch, nhẹ nhàng.

Tù già « nhà trắng » trở về với mẹ. Bi người mẹ sa đoạ mưu mò đánh dì nàng, dùng mọi phương tiện để dấn nàng đến chỗ đoạ lạc. Nàng thất tình, ôm đau. Bi dù dỗ đi lấy những phuoc « ma cò », xô lá sô khanh, nàng cố tranh đấu bẩn thân để tránh, nhưng vì tình thần yêu đuổi, bi người mẹ huyền hoặc, thương mẹ, thương dì vắng đau đón của mẹ, nàng đành nghe theo để chứng kiến một cuộc đánh ghen thật rùng rợn. Tâm tư nàng rã rời, tan tác bội phần. Suốt một quãng đời niên thiếu bi thất tình, bi những điều oan trái luôn luôn diễn ra đè ám ảnh, cuối cùng gặp lại người yêu, biết rõ chân tướng của mẹ mình, nàng ôm nồng và lia trán trên cánh tay của người yêu không trót.

Kết luận: Tường Văn là nạn nhân của chẽ độ, là nạn nhân của xã hội. Nàng chửi tất cả những giao động của thế hệ mục nát. Suốt đời nàng là đau khổ, bi ai, và tuyệt vọng; không đạt được một hạnh phúc nào.

Để ra, không có bố, bi mẹ hắt hủi, trút lên đầu tăc, cả những nỗi hận lòng. Đang còn bẽ ấm đã mắt tình mẫu tử. Lòn lên giữa cái tuổi dậy thì, dậy hứa hẹn, dậy ảo mộng, chưa chan hoài bão. Những ảo mộng kia biến mất, hoài bão buông roi,

(1) Mặc dầu tác giả còn hò đù trong việc nghiên cứu tôn giáo: bà phuoc gì mà lại tên đàn ông: Joseph.

trót mơ bị ngắt ngọn, mè dù dỗ để đánh đĩ, rút cục chết vì đau khổ.

PHỦ TỊCH, HUYỀN, BẢO. Đó là ba tên đồng lõa, chuyên mòn rúc đầu vào những cuộc truy hoan dâm dưới. Cả ba tên đều là vật hy sinh của Bảy Thanh, dâng cả tiền tài sinh mạng mỗi khi Bảy Thanh hé miệng phán truyền.

Chúng đều là những hạng quan tham lai nhũng (Phủ Tịch).

Thương gia lưu manh (Huyền).
Thầu khoán vò lương tâm (Bảo).

Chúng cũng đều là những tên táng tận lương tâm, đốt giờ không vân tự. Chúng là cái két tinh của tất cả sự xấu xa, thối nát của xã hội.

III.— NHẬN XÉT TỔNG QUÁT

XÉT qua tư tưởng và hành động của những nhân vật kề trên. Ta thấy đều là dien dại, gân dở, bậy bạ, ô uế, lưu manh, táng tận, không một nhân vật nào nêu hình, không một đạo đức nào đáng theo. Đọc hết enon truyện ta thấy tác giả đưa ra một câu truyện thật là dien dại mà Bảy Thanh thủ vai chính. Cũng chẳng phải dien Việt Nam mà là dien Tây, Tầu, Mỹ gi ấy. Vì xã hội Việt Nam làm gì có một người đàn bà tam tư kỳ quặc như thế. Thật là không có, họa may chỉ tìm ra ở trong tượng của tác giả.

Bao nhiêu cảm băc đã bồ vây lấy tâm hồn tác giả, tác giả muốn thoát khỏi nó, nhưng không thoát được, đành tin theo số mệnh, lấy lá bùa định mệnh để an ủi cuộc đời truỵ lạc.

Tác giả căm hờn thế sự quá, căm hờn đến phát điên phát rồ, mà chả nhẹ điên thật à, xã hội nào công nhận những người điên. Bà cũng đến thế bi, phải nhờ con tinh thần là tác phẩm, hét lên, phá phách, đầu độc, giết người di bộ minh. Khi đã phóng bút thô thô rồ, tâm hồn tác giả dìu dẫn, hối hận, ăn năn, định lột xác thi lá bùa định mệnh đã kè kè ngay bên minh để hộ vệ cho những thú tính đó phát triển.

IV.— KẾT LUẬN

TÁC phẩm Một linh hồn của Thụy An, Hoàng Dân đã thành công rực rỡ về phần kỹ thuật. Thụy Anh có một khâu súng rất tối tần, nhưng tư tưởng của « tên quân ván nghệ » đó chưa chỉnh, đang còn nghiêng ngả nên tên lính đó đã quay súng tối tàn lại bắn vào đầu độc giả nam nữ thời đại những viễn đạn thật nguy hiểm, khó tránh.

Để ra, không có bố, bi mẹ hắt hủi, trút lên đầu tăc, cả những nỗi hận lòng. Đang còn bẽ ấm đã mắt tình mẫu tử. Lòn lên giữa cái tuổi dậy thì, dậy hứa hẹn, dậy ảo mộng, chưa chan hoài bão. Những ảo mộng kia biến mất, hoài bão buông roi,



trắc, đê mặt của xã hội. Không có lối thoát.

Đưa ra được mặt trái của văn đề mà không tìm hướng cho mặt phải của văn đề thì thật là một điều vô cùng nguy hiểm. Độc giả chỉ thấy toàn những hình ảnh nhơ nhóc đó, hoang mang tinh thần, hoài nghi tất cả xã hội. Nghĩa là họ không biết theo đường nào tốt đẹp, họ có thể:

— Phía nữ yếu mềm có thể không bao giờ dám lập gia đình hoàn toàn tin ở định mệnh.

— Phía nam cũng rất kinh tởm người đàn bà.

Hai điều đó đều tai hại cho sự sinh tồn của nòi giống.

V.— TRIỀU VỌNG

TÁC giả hãi yêu đời hơn nữa, tiêm thuốc bồ tinh thần nhiều vào, cần nhất là phải được điều dưỡng ở một nơi vắng vẻ, tránh bụi trần ai.

Bằng một kỹ thuật diệu luyện đó, tác giả hãi mở rộng tâm hồn đón những luồng gió mới của xã hội, những luồng gió mát để xoa dịu lòng người đang chán trường, tê ngắt với thế sự.

Tác giả bớt hờn giận đi, làm sao để cải tạo lại xã hội dưới ногi bút cứng rắn của mình: ногi bút cách mạng chứ không phải ноги букиль логин.

Làm thế nào để biểu dương được tâm lý một phụ nữ Việt Nam:

— Lẽ nghĩ, thùy mi, tân tiến.

— Cần cù, lành mạnh.

Luôn luôn có đức tính quên mình, hy sinh thân thể để góp phần xây dựng một xã hội mới. Xã hội công bình, tươi đẹp, loại người chỉ biếc có xây dựng cho nhau.

DUY SINH

Giới thiệu sách mới

Chúng tôi vừa mới nhận được:
— TIẾNG LÒNG, tập thơ của Nhân Nam, do tác giả gửi tặng.

— TIẾNG SUỐI SAU LENG, một truyện dài đường rừng của Nguyễn Ngọc Mẫn.

Vậy an cần giới thiệu cùng bạn đọc thân mến.

BƠI MỚI



Dầu Cù-là

Mac-Phsu
GOC MIEN-DIEN



Dragées

PULMOFORME

Libs



Thuốc viên

trị dứt ho

LIBS

(Mareuil sur Lay Vendée)

DẠY KHOA THÔI MIÊN

Để chữa bệnh, nhiều phép bí truyền hay là.

(Ở xa học bằng thơ).

COI CHÚ KÝ.— Đoàn vận mạng. Coi rõ thân thể, sự nghiệp, tình duyên, tai nạn.

Cho phép HỘ MÃNG, để làm ăn buôn bán được phát tài, và giúp chị em đau đớn về tình duyên được toại nguyện.

Do noi

Mme Nguyễn thị Nghiêm

120/3 Đại lộ Galliéni-Saigon

(dường hẻm Nguyễn-vân-Dung)

(Ở xa viết thư hỏi, kèm cờ 2d)

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quản y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud

SAIGON

QUÁN QUẦN TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON



SIÊU QUẦN tửu điểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON

TIỂU THUYẾT DÀI PHÓNG TÁC CỦA GIANG TÂN



Tóm tắt phần thứ nhất

Những tần quang cáo cho những tường cát bong khiêu dâm, những sách vở của bọn lão văn đốm ca tụng thảm họa dục... được bày nhan nhản trong một thành phố chỉ biết ăn chơi truy lạc đêm lại cái hại trước nhất cho đám trẻ của một xã hội chưa chịu chú trọng đến việc giáo dục chúng, từ cách giáo dục ở gia đình đến lối giáo dục ở nhà trường.

Hồng, Đô Ta, Du... bọn thiếu niên ở cái tuổi 12 đến 13 cùng Liên, Mẫu, Tri... bọn thiếu nữ đồng tuổi, bọn chúng đều là nạn nhân của những con đê tình thần của bọn lão văn đốm ca tụng lối giáo dục thoát hồn mà chúng chịu ảnh hưởng. Bọn chúng đều là những trẻ còn cấp sách đến nhà trường.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu là những nhà mồ phạm có tư tưởng tiên bộ nhưng lại gặp bà Đỗ là người nặng óc thù cựu đã áp dụng một lối giáo dục lối thời, chẳng những không ích gì cho chúng mà còn xô chảng vào con đường hư hỏng, tội lỗi.

Con Liên và thằng Đông là nạn nhân chính của cốt truyện. Ha! trè sấm sa ngã vào đường tình yêu và suýt hủy hoại cả một đời còn hứa hẹn nhiều ở tương lai.

XIV

Nó tắm lòng tự ái của nó trong không khí lạnh đậm, như ngọt suối nước ngọt tan dần trong biển cảm mênh mông. Nó lại bắt đầu yêu trở lại, yêu một cách bình tĩnh, không chút lòng kiêu ngạo.

Có lẽ rằng vì nó mà nó có thể mất Liên không chừng đấy! Nhưng lần này nó gặp phải thất vọng.

Nó cảm thấy rằng nó đang ở trong tình trạng của một người góa vợ...

**

PHÒNG ngủ nữ sinh..
Cô giám thị phụ trách phòng ngủ

(Xem Borte Một từ số 62)

Con Tuyết với giọng quả quyết:

— Phải rồi! Tao có thấy mà! Và đến bây giờ, tao còn run sợ đấy!

Nói xong con bé úp mặt vào chiếc mền như để xoa tan nỗi sợ hãi ám ảnh lấy nó.

Nhiều giọng khác cũng tán đồng:

— Tao cũng sợ lắm kia! Sợ lắm!... Con Mẫu chậm chạp qui lên trên chiếc giường thở hì hục, chậm rãi:

— Thật ấy ư? Mà không có gì phải sợ hãi cả. Tất thảy mọi người chúng ta đều phải qua giai đoạn đó.

Nó còn thêm:

— Các « cô thật phi lý ». Tự nhiên lầm. Có gì! đâu? Con ở trong bụng chờ ở đâu nữa:

Bọn con gái rất đời ngạc nhiên lên tiếng phản đối:

— Không thật như thế đâu?

Nhiều đứa khác lại công nhận lời nói của Mẫu là đúng.

— Phải! Đúng lắm! Mẫu nói đúng đấy!

Con Mẫu phô phô vào bụng:

— Tôi nói là đúng lắm mà! Ngày! Con nit ở đây mà ra này! Khi nào các bạn sắp có em, bụng má các bạn phải lớn, lớn lắm.

Một đứa khác, trẻ nhất trong bọn cũng góp ý kiến:

— Mà chúng ta chưa phải là mẹ đâu! Mẫu nhún vai theo kiểu Âu Tây:

— May cũng sẽ là mẹ một ngày đây. Có tiếng thở dài suy nghĩ. Con bé đứng cạnh con Mẫu gõp lời, tỏ vẻ lo lắng:

— Nhưng làm thế nào, đứa trẻ vào được trong bụng chứ?

Con Mẫu trả sang cái giọng của một người đứng tuổi:

— Thằng bạn của mày sẽ đặt đứa con ấy vào bụng của mày mà.

Bạn của Mẫu vẫn chưa hết bỡ ngỡ:

— Nhưng làm thế nào để đặt đứa trẻ vào bụng được?

Con Mẫu tính nghịch muốn cho bọn bạn nó một phen kinh khủng nên nó trả lời cựt ngắn một câu.

— Không khó đâu! Hắn sẽ chọc thủng bụng túi bay ra.

Nói xong, nó ngã xuống giường cười rũ rượi...

Đã về khuya, nhiều đứa bạn của Mẫu thiêu thiêu ngủ nhưng hai bàn tay vẫn ôm lấy bụng ra chứng sợ hãi lắm.

Con Tri, khôn ngoan hơn, không tin lời nói của Mẫu:

— Con Mẫu nói vậy cho chúng ta sợ thôi. Đừng nên tin ở lời Mẫu nha!

Một đứa khác tỏ ra rất lo sợ cũng lớn tiếng:

— Con nit không ở trong bụng

chúng ta đâu. Con Mẫu nói láo đayo!

Con Tri nói thêm:

— Nếu có thật như thế thì con nit chỉ ở trong bụng các bà mẹ thôi.

— Một ngày nào chúng ta cũng sẽ có.

— Ơ! Chắc chắn như thế rồi!

Bóng tối trong phòng ngủ mỗi ngày mỗi nặng dần, không khí vẫn phảng phất một niềm lo ngại dày đặc. Rồi im lặng trùm lên cả gian phòng.

Nhiều đứa lo ngại một ngày mai sẽ trở nên một người mẹ. Nỗi lo sợ hiện lên nét mặt. Những đứa chưa hiểu biết gì sau khi nghe lời Mẫu và Tri thuật, lại lo lắng hơn ai hết. Chúng nắm sấp bụng xuống giường. Tim chúng đập rộn ràng như đành nhịp.

Trong tri óc chúng hiện lên bao hình bóng ghê sợ. Chúng hình dung đến những tên cướp trên những tấm quảng cáo ở các rạp xi nê cầm cây dao găm và như chỉ chục đâm vào bụng chúng.

Bỗn có một đứa la lên như khám phá được một sự kỳ lạ:

— Nếu đứa con ở trong bụng làm sao nó thở được?

Con Tri vội trả lời:

— Không thở.

— Nhưng ít nhất nó phải ăn một vật gì, nó mới sống được chứ?

Tri, vẻ thông thạo:

— Không có gì khó hiểu cả. Mẹ nó ăn vật gì là nó ăn vật ấy.

— Nhưng nếu nó không tra món ấy thì sao? Có tiếng cười khúc khích, không khí tạm trở lại yên lặng.

Một việc hơi lạ. Trên chiếc giường ở gần cửa có một đứa không thích nghe câu chuyện ấy nên đã lấy hai bàn tay che kín lỗ tai. Chính là Liên.

— À! Tại sao Liên không thích nghe chứ?

Một đứa khác nằm cạnh Liên lên tiếng:

— Tôi rõ chuyện bí mật ấy rồi! Liên không muốn nghe những chuyện ấy vì Liên đã nghe lời ba má nó kể lại, trẻ em nghe chuyện đó, sau chết không được lên thiên đường và suốt đời sẽ gặp những đau khổ.

Thật ra, một phần cũng vì lẽ ấy mà Liên không muốn nghe câu chuyện nhưng lý do chính đáng là đêm hôm nay Liên muốn được hoàn toàn yên lặng để nghỉ đến Đông. Thàm tạm, con bé đã yêu Đông thật sự...

Rồi sau một đêm trắng nằm khóc, sáng mai Liên ngủ dậy với nét mặt xanh xao, quầng mắt thâm đen.

Nó lấy khăn mủ xoa chàm lên mắt và cảm thấy khoan khoái khi tim ra được ý kiến mới: Nó sẽ viết ít lời diễn tả nỗi lòng của nó cho Đông hay,

Ái tình giúp cho nó thêm nhiều sáng kiến.

Một ý rất mới và rất hay!...

Cô giám thị bước vào phòng chơi và tuyên bố:

— Tất cả ra sắp hàng.

Hàng ngũ lần hồi, cả bọn lại bước vào phòng ăn. Liên đứng sau rót. Trong tay, con bé cầm sẵn một lá thư. Tất cả niềm hy vọng nối lại giây tinh với Đông gửi vào manh giấy đó...

Bọn con gái trước lúc đi đến phòng ăn phải đi qua một dãy hàng lang dài, qua nơi bọn con trai để nou mũ. Cái mũ của Đông dẽ nhận lắm. Đó là một cái mũ vải rộng vành.

Lê lang, lục di qua hành lang, Liên đã chuỗi được bức thư vào cái mũ của Đông. Liêu thầm nghĩ: « Chắc nứa Đông tim lấy mũ, thê nào Đông cùng khán phá ra lá thư này. Con bé đang lo âu. Riêng Đông, Đông tưởng nghĩ: « U! Nếu như Liên không nghĩ đến nó, nó cũng dech cần nghĩ đến Liên. No se di tìm một đứa khác, mà đứa ấy sẽ ở ngay cạnh Liên. Phải ôi! Một đứa khác. Một đứa khác đẹp hơn!

Trong sự uao hức di tìm át tình lại bị thất bại, tình tình thằng bé trở nên cau co, dọc dù va bất công. Ngay trong lúc ấy, Du lại thở thê vào tai nó:

— Chúng ta định, có cả Đô Ta nữa, chưa biết lúc nào, và có thể là hôm nay cũng di đến chờ ngày hôm qua. Co nai đứa sẽ cùng di. Đông nhớ puai co mặt nha!

Đông nhận lời ngay.

Thằng bé đang muốn tìm sự quên lảng. Một dịp để no xoa bóng Liên đang ám ảnh lấy óc nó. Nó hỏi ngay Du một câu:

— Những đứa nào đi với tụi mình.

— Con Tri và con Tuyết.

— À! Tri và Tuyết!

Trước kia, Đông còn nhớ vào một chiều nào, con Tri đã làm nhục nó ngay trong tiệm đóng sách của ba nó nhưng độ r้าย, Tri đối với nó có thiện cảm hơn. Nhiều lúc Đông nhìn Tri, Tri nhìn lại và nở một nụ cười. Ma con bé bỗng nhiên đỏ ửng lên...

**

TRÈN bờ cõi...

Bên phía nam học sinh, cuộc dạo chơi được tổ chức. Đông thường chung no sê nhậu lấy nhiệm vụ trưởng đoàn của nhóm.

Thi định ở lại, nó đang buồn bực vì đã đánh mất chiếc khăn tắm. Đô Ta lại cầm tay Thi, giọng vồn vã:

— Được rồi! Tui tao sẽ tìm hộ cho!

(còn nữa)

7 ngày quốc tế

(tiếp theo trang 3)

Ba vị tổng trưởng nhắc lại lời tuyên bố ngày 5 Mai 1950, của quyết định thành lập các ông là hành động khác, bón trong cũng như bên ngoài Liên hiệp quốc để ngăn cản mọi việc xâm phạm biên giới hay đường phân ranh định chiến.

Vì đó các ông đồng kêu gọi hội đồng bảo an của Liên hiệp quốc để xem xét về tình hình căng thẳng giữa Do Thái và các nước láng giềng Á-rập, trong những trường hợp đã xảy ra chứng tỏ sự vi phạm các điều khoản định chiến.

Các ngoại trưởng cũng đã kiềm điềm tinh thần ở Viễn Đông với một sự cương quyết như đã có sẵn trong việc nêu rõ và cũng có sự hòa bình ở Cao Ly.

Ông Dulles đã thông tri với các ngoại trưởng Anh và Pháp về những nỗ lực của chính phủ Mỹ để được mở một hội nghị giữa tất cả các đại diện của những phần tử liên hệ tại Cao Ly.

Ngoại trưởng Pháp đã phác họa sơ lược về những kết quả quân sự đã thành công ở Đông Dương và đã nhấn mạnh đến những sự tiến bộ đã thực hiện trong cuộc thương thuyết với các nước liên kết để hoàn thành nền độc lập của các nước này chiếm theo bản tuyên ngôn của chính phủ Pháp đề ngày 3 Juillet 1953.

Ba ngoại trưởng đều mong ước cho cuộc chiến tranh này kết liễu một cách tốt đẹp và nhờ đó sẽ đánh dấu một bước mới tiến đến việc tái lập hòa bình ở Á Châu từ khi đã thực hiện định chiến ở Cao Ly.

Vụ lôi thô giữa Do thái và Jordanie

Một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng việc những phần tử Do thái tấn công một làng Jordanie khiến chính phủ Mỹ rất lo ngại và chăm chú theo dõi tình hình.

Phát ngôn viên nói rõ rằng vụ lôi thô này có vẻ nghiêm trọng hơn bất mọi vụ xích mích giữa Do thái và những quốc gia Á-rập.

Ông Johnston, chủ tịch các hiệp hội kỹ nghệ điện ảnh Mỹ, tới Trung Đông với tư cách đặc ủy viên của tổng thống, sẽ ranh sát làm giám sát sự căng thẳng ở miền này. Tuy nhiên, ông Johnston không có mang theo một kế hoạch định sẵn để tái lập hòa bình giữa những xứ liên hệ. Ông chỉ có ý định nghiên cứu tại chỗ về khả năng giải quyết sự căng thẳng giữa Á-rập Do thái.

Tình hình căng thẳng tại lãnh thổ Guyane thuộc Anh

Thông cáo còn thêm: Lãnh thổ Guyane bị thiết hại nặng. Hiện nay nhiều công ty tư bản do dự không muốn bỏ vốn kinh doanh tại đó.

Tình trạng ấy có thể đem lại cuộc khủng hoảng kinh tế chẳng? Vì nạn thất nghiệp, rồi đây sẽ tránh được chăng nữa?

Một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập để thay thế chính phủ Jagan bị giải tán.

Lời dẫn giải của ông René Pleven tại Quốc hội Pháp

Hồi sáng 16-10, ủy hội quan phòng của quốc hội Pháp đã nghe lời dẫn giải của ông tổng trưởng René Pleven.

Ông tổng trưởng đã nói về những viễn ảnh sử dụng kỹ nghệ chế tạo vũ khí trong năm 1954. Ông đã xem xét nhất là tương lai của bốn loại cơ sở quan trọng liên hệ đến công cuộc quốc phòng.

Trước hết, ông Pleven nói về kỹ nghệ hàng không, đã loan báo rằng tổng số tiền đặt chế tạo những khí cụ về ngành hàng không là 78 tỷ 600 triệu trong năm 1954; 13 tỷ trong tổng số này là do tiền đặt chế tạo của Mỹ (Off Shore) và tiền bán cho ngoại quốc sánh với 80 tỷ trong năm 1953.

Về ngành vũ khí hải quân tổng số sẽ là 65 tỷ 500 triệu trong năm 1945 sánh với 58 tỷ trong năm nay. Ông tổng trưởng cho rằng sẽ có thể đóng một hàng không mâu hạm 23.000 tấn, hai chiếc tiêm thủy định và ba khinh thoái hạm hộ tống.

Ông René Pleven tuyên bố rằng cần phải canh tân các xưởng vũ khí và chính sách kỹ nghệ của chính phủ là làm sao cho quốc gia được luôn luôn có một tiềm năng sản xuất vừa đủ để có thể chế tạo những kiều mầu đầu tiên chế tạo từng loại những khí cụ đã được chọn lựa; đồng thời cũng phải đặt cho ngành kỹ nghệ tự chế tạo một số khí cụ vừa phải để cho ngành kỹ nghệ này có thể hoạt động lập tức trong trường hợp xảy ra chiến tranh.



Pháp Miền thỏa thuận về sự giao trả toàn quyền chỉ huy

Chiều thứ bảy 17-10-53, sau những cuộc thương thuyết cẩn tú và dài dòng từ đầu tháng September tại Thủ đô Cao Miên, hai phái đoàn Pháp và Miền đã thỏa thuận giao trả toàn quyền chỉ

huy lãnh thổ cho nhà cầm quyền Cao Miên. Sự giao trả sẽ thực hiện lập tức.

Còn những vấn đề liên quan tới sự hiệp tác quân sự Pháp Miên thì sẽ giải quyết về sau trong cuộc hội đàm Pháp Miên tại Paris.

Trong một thời gian ngắn, trong năm tiếp theo gồm có lính Miên hiện đang đặt dưới quyền chỉ huy của Pháp, hai tiêu đoàn sẽ sát nhập quân đội Cao Miên để họ có thể hành trưởng công cuộc bình định lãnh thổ Cao Miên.

Sự thỏa thuận này là một bước tiến triển không lồ trong việc giải quyết vấn đề bang giao Pháp Miên.

Đè ba tiêu đoàn người Miên cho bộ tư lệnh liên quốc Pháp là Cao Miên đã xác định rằng mình có ý muốn hiệp tác với công cuộc phòng thủ chung với các nước ở Đông Nam Á đang bị đe dọa bởi nạn cộng sản.

Đồng thời sự thỏa thuận này cũng thay đổi một cách sâu xa cơ cấu quân lực ở Cao Miên.

Từ trước đến nay, quyền chỉ huy quân sự các quân lực đóng tại Cao Miên chia ra cho người Miên và người Pháp.

Người Miên thi kiềm soát ba tỉnh Battambang, Siemreap và Kompong Thom, gộp lại thành khu hành binh Cao Miên, đặt dưới quyền chỉ huy lãnh thổ và hành binh duy nhứt của quân đội Cao Miên. Trong khu vực này, quân đội Cao Miên có bốn tiêu đoàn và 14 đại đội bộ binh địa phương, tổng cộng quân số độ 14.000 người.

Người Pháp thi kiềm soát phần còn lại trên lãnh thổ Cao Miên tức là 11 tỉnh. Ngoài những đơn vị Liên hiệp Pháp, Bộ tư lệnh Pháp còn có năm tiêu đoàn Pháp Miên, 29 đại đội bộ binh, hai tiêu đoàn người Phi châu, năm tiêu đoàn do nhà cầm quyền Cao Miên cho mượn vì chi lối 15.000 người.

Từ đây, chỉ còn có vấn đề chỉ huy hành quân. Bộ tham mưu vẫn giữ quyền chỉ huy và tự do hành binh trên tả ngạn sông Cửu Long phía Bắc Kompong Cham, cho tới ranh giới Ai Lao.

Đồng thời, Cao Miên sẽ nhận lại tất cả những đơn vị Cao Miên đặt dưới quyền chỉ huy của người Pháp ngoài trừ 3 trong 5 tiêu đoàn Cao Miên thuộc quân đội Liên hiệp Pháp và 9 trong 29 đại đội bộ binh. Ba tiêu đoàn và 9 đại đội này sẽ hợp lại thành "toàn hành quân Pháp" và phòng thủ con đường Saigon-Vientiane, một ngò giao thông chí phái, nên an ninh của toàn xứ Ai Lao.

Ngoài ra hai bên cũng thỏa hiệp cho tiêu đoàn người Phi châu (hào vệ phi trường Pocheotong gần Nam Yang) rút lui. Về vụ này chính phủ Cao Miên đã cương quyết cam kết bảo đảm sinh mạng người Pháp sống tại thủ đô Cao Miên.

Sau sự thỏa thuận này, lực lượng của quân đội Cao Miên sẽ được 11 tiêu đoàn chính quy, 14 đại đội bộ binh địa phương và 20 đại đội bộ binh. Tổng cộng quân số 15.000 người.

LỊCH
1954

NHÀ IN MỸ THUẬT
THANH - LONG

Phòng giấy: 116 Frère-Louis
Xưởng máy: 150/9 Frère-Louis
Điện thoại: 23.501

NHẬN IN ĐÚ THÚ LỊCH ★
★ ĐẸP NHƯ ÂU MỸ

AGENDA
1954

Hàng B.E.C.I. 116 đường Frère Louis căn một số
năm nay thanh niên có thiện chí để đỡ cõi động hàng
nơi hóa khắp Sài Gòn-Cholon.

Một thông cáo của Bộ thuộc địa Luân đôn cho hay: Một ủy ban điều tra đặc lập sẽ được đắc cử, để báo cáo về tình hình, và đã xét lại bản Hiến pháp để ban bố cho xứ Guyane thuộc Anh. Thông đốc Al. Savage được giao cho nhiều quyền hành đặc biệt, trong lúc nhiều lực lượng quân sự được cho đắc bộ lên thủ đô Georgetown để phụ trợ lực lượng cảnh sát...

Giá bảo Bời Mới	dài hạn ở Nam-Việt
1 tháng...	20\$
3 tháng...	60
6 tháng...	120
1 năm.....	240

Bưu phiếu xin đề tên:
ông TRÁC - ANH
96 Colonel Grimaud — Saigon

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon— Điện thoại số 21.133

Lành đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nham thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

BASTOS

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhứt
47,rue Canton-Cholon

Bà môn học rất cần thiết cho
các bạn thanh niên:

Xã hội học
Kinh tế học
Chánh trị học

đạy bằng Việt văn theo lối hàn thư.

Hồi chương trình điều lệ:
COURS DE SCIENCES SOCIALES
82-84, Blvd. de Belleville—Paris



CLICHÉ DAU

Bát Tò tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838)
là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành
diệu lại người không ưa.

NHÀ KHIÊU VŨ
ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng kỳ tết cả quý khách thành phố

ĐIỀU TÀN

Nhạc và lời của VÔ ĐỨC THU

tặng nạn nhân bị lụt ở Huế

MODERATO -EXPRESSIVO

The musical score consists of eight staves of music in common time (indicated by 'c') and G major (indicated by a 'G'). The vocal line is in soprano range. The lyrics are written below each staff in Vietnamese. The music features eighth and sixteenth note patterns, with some rests and dynamic markings like 'f' (fortissimo) and 'p' (pianissimo).

Bài thành phố Huế trong lúc giữa đêm Người người đang say giấc mơ êm
đêm Nhưng than ôi! giang nước sông Hương cuồn cuộn chảy chảy trong đêm
trường Sức nước như vỡ bờ Nước tràn lên nước tràn lên cao Bao nhiêu
người cắt tiếng xôn vao Ra sức chống ngăn ngọn nước đang trào. Ôi đau
thương! Ôi đau thương sức nước càng漲 mực nước càng tăng Nhưng than
bi sức người không ngăn Phủ cho giang nước cuồn trôi Trong đêm khuya bao cảnh tai
bời. Người chết nhà tàn Bao nhiêu cảnh điêu tàn sicc nước phà hơi mù
màng Ai oí là người Việt Nam Nhiều điêu phủ lấy già
giuong Người trong một nước hảy thương nhau cung,