

Tuần Báo Xã Hội Văn Hóa Nghị Luận

# ĐỜI MỚI

SỐ 80

Từ 9 đến 16-10-53

NAM VIỆT . . . . . 5\$00

TRUNG BẮC MIỀN LÀO . 7\$00

Wason  
AP 95  
VGD 64+

## TRONG TẬP NÀY :

### ● KÊU GỌI CÁC NHÀ ÁI QUỐC

của TRẦN VĂN ÂN

### ● BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG Ở ĐỜI

### ● TỪ GIA ĐÌNH ĐẾN HỌC ĐƯỜNG

### ● LAO ĐỘNG NGHỈ HÈ

### ● DIỄN VIÊN SÂN KHẤU VÀ ĐẠO DIỄN

### ● DÂN TỘC TÍNH TRONG VĂN NGHỆ

#### HÌNH BÌA

Một trong số ảnh được chọn vào bán kết « Cuộc thi ảnh Đời Mới ». Kết quả sẽ tuyên bố « Ngày Đời Mới 1953 »



#### TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN

117 Đại-lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán  
Điện thoại : 793—Chợ Lớn

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN

Đại diện : LÊ VĂN NGỌ

Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG

Quản lý : TRÁC ANH

Văn phòng liên lạc: 96 Đại-tá Grimaud-Saigon  
Điện thoại: 22.491 Saigon—Hộp thư 353 Saigon

CL. TRUNG



## HỘP THƯ TÒA SOẠN

Em TRẦN QUANG XUÂN :

Cảm ơn em đã gửi thư thăm, Chinh anh dạy trường Institution de la Marne đổi lại Nam kỳ học hiệu lúc nay. Có dịp đi Saigon, ghé lại bao quát gấp anh em Tòa soạn nói chuyện cho vui.

T. V. A.

Bạn KIỀN GIANG :

Đã nhận được: « Em ơi đừng khóc mưa dầm » và « Đôi hàng thơ mưa ». Rất Giả mưa nhiều lắm ư? Tâm trạng bạn có như tâm trạng nhà thơ L.T.L. không?

Bạn VÂN SƠN :

Theo dõi những bài của bạn chủ nhiệm, bạn sẽ rõ. Không tiện trả lời bằng thư riêng. Mong bạn hiểu cho.

Bạn NGỌC LAM KIỀU :

« Thời rồi một kiếp xuân xanh ». Đã nhận được.

Bạn NGỌC PHƯƠNG :

Nhận đủ bài của bạn. Đẹp nhé!

Các bạn LONG TỊNH, TRÚC TÂM, PHÙNG VÂN, PHẠM TRUNG, NGHĨA, SĨ TIẾN, THIẾT DŨNG, TRƯỜNG GIANG, HỒNG VÂN, VŨ YÊN SƠN, TRẦN CHÍ BÌNH, CAO HỮU HUẤN, YÊN KHANH, NGUYỄN CÔNG HOAN, ANH VÂN, VIỆT HUY, KIM LOAN, GIANG CHÂU.

Đã nhận được bài của các bạn. Đa tạ.

Bạn HOÀNG HAI MINH :

Sao lại có ý nghĩ như vậy? Gửi cho xem đi!

## CUỘC THI CỘT CHUYỆN PHIM

Dành cho các bạn thích viết văn và muốn thực hiện câu chuyện mình ra thính nhất trên màn ảnh

Điều lệ dự thi:

1.— Kể lại một chuyện có tính cách Việt Nam (từ 6 đến 10 trang giấy học trò viết một mặt) để có thể soạn thành chuyện phim.

2.— Biết tái câu chuyện không bao huỷc, tuy ý tác giả chọn lựa để sáng tác, miễn khung cảnh là đất nước nhà.

### CÓ 3 GIẢI THƯỞNG

Giải nhút — 2.000 đồng  
Giải nhì — 1.000 đồng  
Giải ba — 500 đồng

Dành cho 3 chuyện được ban chấm thi chọn trong số những chuyện đã được chọn đăng lên mặt báo.

3.— Mỗi người có thể gửi dự thi nhiều cốt chuyện phim.

4.— Bài dự thi gửi cho tòa soạn « Đời Mới » ngoài bì đề: « Dự cuộc thi Cốt chuyện phim ».

Bản L. & P. (Hue)

Ý kiến thứ nhất đúng hơn. Ý nghĩa cái hình bài trước đó là muốn chỉ trích về chỗ tình ham bắt chước dãy.

Bạn HIỀN SINH :

Hoan nghênh loạt bài của bạn

Bạn NAM CHI (Auxerre) :

Đã nhận được « Bức thư nhà thu » của bạn gửi về. Đang xem.

Bạn N. S. :

Quên hoài! Viết lên 2 mặt giấy, nếu đăng được làm sao thư sắp đăng?

Bạn NG T. CHỈ :

Đã chuyển thư bạn cho bạn chủ nhiệm.

Bạn DƯƠNG QUỲNH :

Luôn luôn chú ý tới những lời của bạn nêu trong thư.

Bạn TRÚC NGỌC :

Có ghi rõ ở trang bìa sau.

Một bạn Ở HÀI PHÒNG :

Không có địa chỉ làm sao trả lời cho bạn đăng?

Bạn HUYỀN VI :

Đã nhận được thư bạn. Sẽ lần lượt cho đăng.

Bạn LÝ CHÂN Á :

Thiếu văn điệu, Duy bài khác.

Bạn LÒ CANH CHUYÊN :

Bài « Hành động và khuynh hướng... » tiếc không đăng được.

Bạn VIỆT TRUNG :

Mình Đạt có lời cảm ơn về bức thư hỏi thăm của bạn.



### Đời Mới - Tin Mới tại Paris

Ông Nguyễn Bảo Toàn, một nhà viết báo cũ, cựu Giám đốc tờ Dân Mới trước chiến tranh. Địa chỉ: 82-84, Boulevard de Belleville Paris.

Các bạn ở Pháp muốn liên lạc với nhà báo xin do nơi ông Toàn và muôn mua báo, cứ đóng tiền nơi:

Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie  
74, rue Saint Lazare Paris

Tran van An compte № 48.198  
Có thẻ mua mandat carte gởi đến.

Giá báo tại Pháp quốc có cả tiền nước phi:

#### ĐỜI MỚI

3 tháng 2.250 frs (1)  
6 tháng 4.450 frs  
1 năm 8.800 frs

TIN MỚI trào phúng văn nghệ:

3 tháng 4.200 frs  
6 tháng 2.350 frs  
1 năm 4.650 frs (2)

(1) Giá phí gởi máy bay mỗi tập Đời Mới 14\$10 (44 frs) nên giá báo tại Pháp trả tiền quá cao.

(2) Giá này sẽ bị thay đổi, nếu đồng bạc bị sụt giá đối với đồng quan.

Sau khi gửi tiền và banque, lấy biên lai gởi đến quản lý Trác Anh, hộp thư 333-SAIGON

Cùng các bạn gởi bài đăng báo.— Tòa soạn tiếc không đủ thời gian để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà chờ tin tức cho Đa Tạ.

Thứ tư, bài vở xin gửi về Tòa Soạn 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán. Điện thoại 793 Chợ Lớn

-- Nhà báo không có lệ trả lại bản thảo.

-- Bài viết về Tòa Soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

-- Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

## ĐỜI MỚI đóng thành bộ

Bạn chớ bỏ qua mà không mua Đời Mới đóng thành bộ (3 quyển hoặc 4) 59 tập, thiếu số 1.

Có bán tại phòng liên lạc 96 đại lộ Grimaud Saigon và tại 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán.

3 quyển giá ... 341 đồng

4 quyển 376 đồng

Báo cũ, tính cho bạn đọc 4 đồng thay vì 5 đồng.

Bia vải 35 đồng (công đóng)  
Bia da 45 đồng



### Ông Letourneau ra trước ủy hội

Sáng 29-9, ủy hội điều tra vụ buôn lậu đồng bạc đã nhóm lại tại dinh Bourbon và nghe rất lâu lời khai của ông Jean Letourneau, nghị sĩ Phong trào Cộng hòa Bình dân quận Sarthe, nguyên tổng trưởng bộ Liên quốc và cao ủy ở Đông dương.

Sau phiên, ném, những ủy viên tuyên bố rằng lời khai của ông Letourneau đã khiến cho họ có cảm giác là sở hữu đất Đông dương rất kém tò chør. Rõ ràng là sự kém tố chør ấy và sự thiếu nhân viên (sở chỉ gồm có sáu công chør Pháp) khiến không kiểm soát thật sự được những vụ chør.

Hình như ông Letourneau có cho ủy hội hay rằng, sở Hữu đất đã hoàn toàn thoát khỏi quyền điều khiển của cao ủy. Cao ủy chỉ được do hỏi ý kiến về những vụ chør và chør của những nhân vật Việt nam và ông cũng chỉ có quyền cho biết ý kiến mà thôi.

« Tôi không có một quyền hành thực tiễn nào đối với những vụ chør ngắn của thường dân hay thương gia. Tôi chỉ có thể báo cho biết những trường hợp có vé khai nghỉ,

Theo một ủy viên, chứng 40 vụ hình như đang được xem xét. Chiều 29-9, ủy hội sẽ nghe lời khai của ông Jacques Louis Anterleu, đồng lý văn phòng của ông Cornu, bộ trưởng Quốc gia giáo dục, ông Bellonte, tổng thanh tra hàng Air France và ông Bonnaure, tổng thanh tra sở quan thuế.

Ông Letourneau nói thêm:

« Tôi không có một quyền hành thực tiễn nào đối với những vụ chør ngắn của thường dân hay thương gia. Tôi chỉ có thể báo cho biết những trường hợp có vé khai nghỉ,

Theo một ủy viên, chứng 40 vụ hình như đang được xem xét. Chiều 29-9, ủy hội sẽ nghe lời khai của ông Jacques Louis Anterleu, đồng lý văn phòng của ông Cornu, bộ trưởng Quốc gia giáo dục, ông Bellonte, tổng thanh tra hàng Air France và ông Bonnaure, tổng thanh tra sở quan thuế.

Sau khi cho biết ông đã gặp các ông Pierre Max và Despeuch trong những trường hợp nào, đại tướng Revers quả quyết rằng ủy hội điều tra không phải là ủy hội sau cùng xem xét những vụ xảy ra ở Đông dương.

Được hỏi về cuộc án mưu đầu độc chính mình đại tướng trong vụ « các tướng lãnh », đại tướng Revers trả lời rằng ông đã bị ám mưu đầu độc thật sự và dấu vết chất thạch tin mà người ta đã tìm thấy trong một cuộc thi nghiệm hóa học đã chứng thực điều này.

Sau khi đại tướng Revers lui về ủy hội đã kêu hai ông Rober Dupuy và Maurice Weill đến đổi chứng.

Bản phúc trình về những lời cung khai của

đại tướng Revers trước ủy hội điều tra về vụ

buôn lậu đồng bạc khiến người ta không thể xác định rõ rệt nhưng điều đại tướng đã nói.

Đại tướng qua quyết rằng theo ý kiến của ông

vụ buôn lậu này rất quan trọng và có hại h

ại; nhưng số tiền lời lơn lao của vài người

nhờ cuộc chør ngắn vào một vụ án cấp

đô la tại Hong Kong.

Các luật sư tiếp:

« Chính vì lẽ đó nên chúng tôi đã khuyên bà

Guenard không nên tuyên bố chi cả ».

ÔNG BOLLAERT CÓ VÉ SẴN SÀNG

NỐI VỀ SỞ HỐI ĐÓÁI VÀ NHỮNG

CUỘC CHƠYỀN NGÂN

Ông Emile Bollaert, bị hỏi về những đoạn trong quyển sách của ông Despeuch liên hệ tới chính mình ông chỉ lập lại những lý lẽ trong bức thư của các trạng sư của bà Guenard. Sau đó ông có tuyên bố trong hành lang của quốc hội rằng ông đã trả lời những câu hỏi liên can đến lời khai của sở hối đó, về việc chør ngắn và vụ buôn lậu đồng bạc, nhưng ông chỉ bị hỏi về trường hợp của ông và người con gái của ông, cho nên ông chỉ có thể nhắc lại rằng ông đã kêu gọi đến pháp luật và ông

phải dành những lời khai của ông cho nhà cầm quyền tư pháp.

Sau khi các người làm chứng lui về, ủy hội đã quyết định chuyển lên ông tổng trưởng bộ tư pháp bắn chép bằng tay ký về những lời điều tra hồi sáng.

Đường như ông Bollaert và bà Guenard không chịu làm chứng trước ủy hội đã phạm luật vở ván đẻ này.

Mặt khác, ủy hội đã giao phó cho ông chủ tịch trách vụ phản đối với vị trạng sư đoàn trưởng về thái độ của một trong những trạng sư bình vực bà Guenard.

### ĐẠI TƯƠNG REVERS RA TRƯỚC ỦY HỘI

Hội sáng 2-10, ủy hội điều tra về vụ buôn lậu đồng bạc đã nghe lời dân giặc của đại tướng Revers cựu tổng tham mưu trưởng. Đại tướng đã già bay những trường hợp khiến ông phải để ý đến vụ buôn lậu đồng bạc trong thời kỳ thi hành một sứ mạng ở Đông dương. Trong thời kỳ ấy đại tướng đã nhận được một phúc trình về vấn đề này.

Theo những tin tức đã thâu gộp được trong hành lang quốc hội, đại tướng Revers được mời cho biết danh tánh của các già phúc trình này đã trả lời rằng ông không phải là một cảnh binh hay một pháp quan.

Sau khi cho biết ông đã gặp các ông Pierre Max và Despeuch trong những trường hợp nào, đại tướng Revers quả quyết rằng ủy hội điều tra không phải là ủy hội sau cùng xem xét những vụ xảy ra ở Đông dương.

Được hỏi về cuộc án mưu đầu độc chính mình đại tướng trong vụ « các tướng lãnh », đại tướng Revers trả lời rằng ông đã bị ám mưu đầu độc thật sự và dấu vết chất thạch tin mà người ta đã tìm thấy trong một cuộc thi nghiệm hóa học đã chứng thực điều này.

Sau khi đại tướng Revers lui về ủy hội đã kêu hai ông Rober Dupuy và Maurice Weill đến đổi chứng.

Bản phúc trình về những lời cung khai của

đại tướng Revers trước ủy hội điều tra về vụ

buôn lậu đồng bạc khiến người ta không thể xác định rõ rệt nhưng điều đại tướng đã nói.

Đại tướng qua quyết rằng theo ý kiến của ông

vụ buôn lậu này rất quan trọng và có hại h

ại; nhưng số tiền lời lơn lao của vài người

nhờ cuộc chør ngắn vào một vụ án cấp

đô la tại Hong Kong.

Các luật sư tiếp:

« Chính vì lẽ đó nên chúng tôi đã khuyên bà

Guenard không nên tuyên bố chi cả ».

ÔNG BOLLAERT CÓ VÉ SẴN SÀNG

NỐI VỀ SỞ HỐI ĐÓÁI VÀ NHỮNG

CUỘC CHƠYỀN NGÂN

Ông Emile Bollaert, bị hỏi về những đoạn trong quyển sách của ông Despeuch liên hệ tới chính mình ông chỉ lập lại những lý lẽ trong bức thư của các trạng sư của bà Guenard. Sau đó ông có tuyên bố trong hành lang của quốc hội rằng ông đã trả lời những câu hỏi liên can đến lời khai của sở hối đó, về việc chør ngắn và vụ buôn lậu đồng bạc, nhưng ông chỉ bị hỏi về trường hợp của ông và người con gái của ông, cho nên ông chỉ có thể nhắc lại rằng ông đã kêu gọi đến pháp luật và ông

### ÔNG ANTOINE PINAY ĐẾN MỸ



Hôm 1-10 nguyên thủ tướng Pháp Antoine Pinay đã đáp phi cơ từ New York tới Washington và người ta cho biết rằng ông sẽ hội đàm lần lượt với những thương nghị sĩ Bourke Leinenlooper, nhân viên ủy hội ngoại giao ông Livingston Merchant, thứ trưởng ngoại giao chuyên trách Âu châu sự vụ và Harold Stassen quản đốc cơ quan an ninh h

# Tuần lễ Hội nghị toàn quốc

## Tin chiến sự

Ở Bắc Việt, trong tuần này xảy ra nhiều cuộc đánh lớn. Cả hai bên Pháp-Việt và Việt Minh đều mở cuộc tấn công, nhưng trong khu vực khác nhau. Pháp tiếp tục cuộc hành binh « Brochet », xảy ra những cuộc giao phong gay go. Việt Minh hoạt động trong giáo khu Bùi Chu định tiêu diệt các tiểu đoàn kinh quân.

Trong cuộc hành binh Brochet, bên Pháp Việt đưa ra một quán số và số dụng cụ rất quan trọng. Một phần lớn quán số Việt Minh đã trốn khỏi vùng rây, một phần khác tản mác ra. Lối giàn binh của Pháp Việt nhiều lần bị thay đổi.

Pháp Việt tấn công các làng bằng cách dàn mìn trận tiền ngay. Bên Việt Minh khi nào bắt buộc phải bỏ làng này thì họ lại lui vào làng khác. Lúc rút lui bao giờ họ cũng tìm cách gài bẫy hoặc phục kích.

Thường dân họ đã cho tản cư qua bên kia sông Luộc.

Trong đêm 27 rạng ngày 28, Việt Minh tấn công dữ dội vào 2 tiểu đoàn kinh quân trong giáo khu Bùi Chu. Chỉ có 1 tiểu đoàn bị thiệt hại còn tiểu đoàn kia đã đánh lui được Việt Minh.

Một chiếc oanh tạc cơ kiểu B. 26 vừa bị rớt hôm 29-9 ở một nơi gần phi trường Gia Lâm. Trên máy bay có bốn nhơn viên đều bị tử nạn cả.

Hình như máy bay bị rớt lúc các nhơn viên đó sà ra soạn nhảy xuống đất. Chắc là lúc đó, chiếc B. 26 đã bị lật nghiêng, mìn đà và rớt.

## Một trận lụt to lớn chưa từng thấy ở Huế

Ở Huế, bắt đầu tối hôm thứ tư 23-9-53 và suốt ngày thứ năm, những trận mưa rất lớn liên tiếp không dứt. Nước ở các nguồn suối chảy rất mạnh, dâng mức nước sông Hương lên gần 4 thước. Mưa mỗi

lúc một to, nước cứ theo thời gian mà lên lên cao dần. Tất cả các đường trong thành phố đều ngập. Cách đây 2 năm cũng có một trận lụt lớn, nhưng đối với trận lụt này vẫn chưa thấm vào đâu. Các con đường Lê thái Tổ, Trần Hưng Đạo là những con đường có tiếng cao nhất của thành phố Huế đều bị nước ngập mênh mông, nếu không có nhà cửa cày cối thì ta có thể nói là thành phố Huế đã biến thành bể cá.

Trận lụt này có thể nói là trận lụt to nhất từ xưa tới nay, sự thiệt hại không sao kể xiết.

Ở những vùng phụ cận Huế, nhiều nhà nước chấm nóc. Tuy chưa biết được con số đích xác, nhưng có thể đoán rằng số người chết và nạn lụt này cũng khá nhiều.

Nước dâng cao mãi cho đến 5 giờ chiều ngày 24-9 mới dừng lại hạ lắn.

## Cuộc đình công của nhơn viên hàng không dân sự

Các đường hàng không thương mại trong tuần bị gián đoạn.

Hôm rồi có nhiều chiếc máy bay từ Hưng Cảng và Tân gia ba rơi nhưng không hạ cánh được xuống phi trường Tân Sơn Nhứt và phải quay về.

Việc tiếp tế của nhiều đồn điền riêng bằng đường hàng không với Saigon cũng bị gián đoạn.

## Đơn xin triển kỳ động viên của học sinh mới đậu Tú tài

Theo nghị định số 581/Cab/DN ngày 25-8-53 của Thủ tướng Chính phủ, các đơn xin miễn dịch hay triển kỳ động viên về khóa thứ 3 trường Sinh viên Sĩ quan trừ bị Thủ Đức phải gửi tới các cơ quan thẩm quyền trong một thời hạn 20 ngày kể từ ngày ký nghị định.

Xét vì kỳ thi bằng tú tài phần thứ hai (khóa thứ 2 niên học 1952-1953) mai tới trung tuần tháng 9 dương lịch mới mở, nên các thí sinh bằng này không kịp gửi đơn xin triển kỳ động viên để tiếp tục việc theo học tại các trường Cao đẳng.

Vậy đối với các thanh niên đứng vào trường hợp nói trên đây, Bộ Quốc phòng đặc biệt gia hạn gửi đơn xin triển kỳ động viên cho tới ngày 5 tháng 10 dương lịch năm 1953 (ngày chót).

(Thông cáo của Bộ Quốc phòng)



TRANG 4

## Ủy ban tổ chức Hội nghị Toàn quốc đã nhóm phiên đầu tiên

Dưới đây là thông cáo của ủy ban tổ chức Hội nghị toàn quốc sau phiên nhóm đầu tiên:

Chiều fer Octobre 1953, hồi 16 giờ, tại Thị sân Saigon, các nhơn viên của ủy ban tổ chức Đại hội toàn quốc đã nhóm phiên đầu tiên với sự hiện diện của 7 vị:

1.— Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc (Cao đài giáo)

2.— Linh mục Hoàng Quỳnh (Đại diện Đức giám mục Lê hữu Tú)

3.— Thiếu tướng Lê Văn Viễn (Binh xuyen).

4.— Ông Lương Trọng Tường (Phật giáo Hòa Hảo).

5.— Bác sĩ Đặng Văn Sung (đại diện đảng phái)

6.— Cụ Trần Trọng Kim (cựu thủ tướng)

7.— Ông Phạm Hòe (người viễn thành phố Saigon Cholon).

Ủy viên thứ tám, ông Trần Hữu Nam (Trung Việt) chưa vào Saigon kịp, có đánh điện ứng thuận để ủy ban cử bắt đầu họp làm việc, và ông ấy sẽ lên đường vào Saigon ngày 2 Octobre 1953.

Sau khi các Ủy viên trao đổi ý kiến về tánh cách quan trọng của Hội nghị toàn quốc, ông Phạm Hòe giới thiệu nhơn viên hiện diện của ủy ban, và báo cáo cho các ủy viên Bắc Việt mới vào biết rằng trong khi chờ đợi đủ mặt các ủy viên, thì các vị có mặt tại Saigon đã tạm cử ông Lương Trọng Tường làm Tổng Thư ký ông Phạm Hòe trao lời lại cho ông Lương Trọng Tường.

Ông Lương Trọng Tường báo cáo tất cả các công việc đã nghiên cứu và thi hành từ trước đến nay, và xin Ủy ban đề cử Tổng Thư ký chính thức của Ủy ban.

Toàn thể các nhơn viên của Ủy ban đều quyết định công cử ông Lương Trọng Tường làm Tổng Thư ký chính thức Hội nghị toàn quốc.

Sau đó, toàn thể Ủy viên thảo luận và quyết định một vài điểm của nội quy trình:

a.)— Ủy ban sẽ làm việc theo thể cách Chủ tịch đoàn (Prasidium), để tôn trọng tinh thần dân chủ trong các phiên nhóm, mỗi vị sẽ luân phiên làm Chủ tịch. Ông Tổng thư ký là vị thường trực thay mặt cho Ủy ban trong tất cả các công việc.

b.)— Cấp tốc xúc tiến công việc tổ chức và triệu tập Hội nghị toàn quốc. Ủy ban sẽ nhóm họp làm việc mỗi ngày hai buổi, sáng và chiều. Nếu cần thì sẽ nhóm họp ban đêm và các ngày lễ.

c.)— Có Ủy viên nào vi phạm việc không thè đến dự một phiên nhóm, thì có thể ủy toàn quyền cho một đại diện tham gia phiên nhóm, với sự trách nhiệm của ủy viên ấy.

d.)— Định diện chương trình Đức Quốc trưởng phiên nhóm đầu tiên của ủy ban đã cử hành trong bầu không khí hiếu biết và thân ái.

## Đừng lây-lất nữa!

SỨ-KHOẺ LÀ HẠNH-PHÚC TRÊN ĐỜI  
VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

# CỬU-LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và thích làm việc hơn trước

## CỬU - LONG - HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC  
VÕ DỊNH DẦN (Chợ Lớn)

MỐI TUẦN NHỚ ĐỌC



Tuần báo  
Trào-phúng, Văn-nghệ



đủ hạng : NHỈ-NHẤT-NGANG

214 DIXMUDE - SAIGON

VIỆT-NỮ Nữ-Công Học-Đường

108-110 Frère-Louis - SAIGON

Bồn trường bắt đầu thu nhận học sinh khoa thứ ba.

Trường rộng rãi hắp vệ sanh. Phụ huynh học sinh muốn gửi con em đến học xin viết thư gấp về trường, vì số thu vào có hạng.

Trường có nhiều nữ giáo viên, và giáo sư chuyên nghiệp chăm nom chỉ bảo cho các em có lảnh làm bánh mứt, lảnh thêu tay và thêu máy.

# Golden Club

**Phép trường sanh khỏe mạnh  
muốn trường sanh thì phải ăn ở  
theo phép vệ sanh, muốn khỏe mạnh  
nên thường dùng thuốc bồ.**

**Muốn!  
Có Sức khỏe luôn luôn  
Hãy thường dùng**

**Đại bồ  
NGŨ TẠNG TINH**

**La Vạn Linh**

**BỒ-THẬN  
BỒ-HUYẾT  
SANH-TINH  
CƯỜNG-LỰC  
TÌNH THẦN TRÁNG KHÍ**

**một hiệu thuốc bồ danh  
tiếng nhứt**

Có bán khắp nơi tiệm thuốc

Phép trường sanh khỏe mạnh  
muốn trường sanh thì phải ăn ở  
theo phép vệ sanh, muốn khỏe mạnh  
nên thường dùng thuốc bồ.



## Chữ viết còn lại

**C**UỐN sách *Le trafic de la piastre* (Buôn lậu đồng bạc) đang gây sóng gió ở Pháp chưa yên, lũ lượt bao nhiêu nhân vật, chánh khách thương già, theo đuổi nhau ra trước luật pháp đổi chừng. Nay lại đến một cuốn tiểu thuyết xôn xao cả chánh giặc và văn chương Pháp. Bộ ngoại giao lên tiếng chánh thức xen vào, rồi nội vụ rầm beng, chưa biết còn đi xa đến đâu nữa đây.

Tác giả cuốn tiểu thuyết văn chương gây chuyện ba đảo này là một nhà ngoại giao, ông Roger Peyrefitte. Trước đây ông đã viết cuốn *Les Ambassades* (Các sứ quán), bây giờ tiếp thêm một cuốn nữa : *La fin des ambassades* (Hết thời các sứ quán). Theo lời tác giả thì ông chỉ là một con nhà văn và tác phẩm của ông là con đẻ của tưởng tượng.

Lẽ tự nhiên là tưởng tượng cũng là do thực thế mà ra, nên những trang sách gọi là tưởng tượng kia đã phản ánh người và sự việc khá đúng, nên đọc giả thấy các nhân vật rất « sống », hình như họ đã gặp đâu đây ở ngoài đời.

Cho nên tòa lầu ở quán d'Orsay mới rung chuyển lên, và bộ ngoại giao ăn hành một bản thông cáo dài công kích cuốn sách, để bênh vực « bồ nhà » và công khai tiết lộ trái lề hồ sơ hành chánh của tác giả. Không ngờ bản thông cáo chánh thức có tính cách xúc phạm đồi tư đã làm quảng cáo ầm ỹ không công cho cuốn « Hết thời các sứ quán ».

Tác giả không bô dịp trả lời hội họp các nhà báo lị, tuyên bố đại khái :

« Đây là lần thứ nhứt trong lịch sử nước Pháp và văn chương, bộ ngoại giao ăn hành một bản thông cáo dài chống lại một nhà văn Pháp với tác phẩm. »

« Ke Dot Xay, hay đúng hơn là ông tông trưởng, vì chính là Me xù Bidault, đã gọi đích danh, đã lộ ra nấp sau bức bình phong. Người ta nói rằng ông muốn đưa ra cái tin bảo cô Crapote trong sách tôi là vợ của ông. Ở đây tôi nhắc lại lời tôi đã phân đối tờ báo đầu tiên đã so sánh như thế : cô Crapote không thể có ở trong một nước Pháp xứng đáng. Cô ta là một nhân vật tiểu thuyết còn bà Bidault là một nhân vật lịch sử. »

« Nếu bà Bidault không bắt chấp mọi sự xúc phạm thì nên kiện các ký giả về tội phỉ báng đem cột tên bà với tên cô Crapote, một nhân vật làm cho cả nước Pháp phải tức cười. »

Kết luận tác giả đòi hỏi công lý nước Pháp xét xử về sự xúc phạm không tiền khoáng hậu bắt chấp luật lệ đối với một nhà văn. Ông lại kêu gọi tòa án đưa luận bênh vực cho sự tự do của tinh thần, nếu các kẻ phỉ báng ông được che đậy.

Ngoài ra, tác giả gửi tặng « Hết thời các sứ quán » cho Tổng thống và thủ tướng Pháp, có câu :

— Tặng ông Lamiel, thủ tướng chánh phủ một nước mà con người còn được tự do viết.

Cuộc phản công của tác giả chống lại cuộc tấn công của bộ Ngoại giao chưa biết sẽ hạ màn ra sao.

Chỉ biết rằng « lời nói bay đi, chữ viết còn lại » (*Verba volant scripta manent*).

Và cây viết của con nhà văn tuy bé nhỏ thật mà có sức mạnh hơn « trăm năm bia đá ».

Nhưng ai ai chờ nên coi thường trước lịch sử mà « chữ viết còn lại » thì cũng phiển cho con cháu.

*Đường bờ biển*

## Nhà khiêu vũ GRAND MONDE



Cuộc biểu diễn do cặp ngôi  
sao màn ảnh Mỹ quốc

ST. CLAIR và DAY  
trình bày

điệu múa tân thời ! vũ khúc êm tai !



Bạn chải brillantine

**BOBET**

Tức là bạn dùng thứ dầu thơm  
quí nhất gần 1400đ / Kilo

PHƯƠNG MAI  
185, F. Louis

ĐỌC  
**THẦN CHUNG**

Nhụt báo thông tin  
4-6-8 đường d'Ormay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhứt ở  
Việt-Nam

# ĐỌC KHẮP CÁC BÁO NGOẠI QUỐC

## Tin vắn khắp nơi

Uy ban chuyên viên chống bệnh chó dại, thuộc tổ chức y tế thế giới, đã nhóm họp ở Rome và loan báo rằng một thử thuốc huyết thanh chống bệnh chó dại, mệnh danh là hyperium, đã được thí nghiệm trong nhiều xí với những kết quả khả quan.

Người ta biết rằng thử thuốc chính ngừa của Pasteur chỉ có hiệu lực sau một thời gian quá dài trong trường hợp bị cắn ở đầu, mặt hoặc cổ. Bởi vậy, từ lâu, người ta đã nghiên cứu để tìm ra một thử thuốc có hiệu lực mau lẹ hơn.

Một nhà báo Mỹ phòng vấn thủ trưởng Nhật Yoshida, về lý do thủ trưởng thường hay tránh ra mắt dân chúng. Thủ trưởng Yoshida trả lời: "Ra mắt dân chúng luôn sẽ mất uy tín. Tượng đức Phật mỗi năm cũng chỉ trình bày cho dân thấy có một lần vào ngày mồng 8 tháng tư. Vì vay nêu tôi nói chuyện với dân chúng 1 năm 1 lần, tôi giờ được uy tín hơn."

Một nhà ngoại giao tây phương có nói rằng, theo những bản thông kê thì thấy rằng vị trí của thủ trưởng Malenkov còn rất vững. Người ta tin rằng từ 1 đến 7 tháng 9, tên của Malenkov được ghi vào Sứ thật (Pravda) đến 91 lần. (Tên của Staline cũng chỉ ghi trung bình có 417 lần).

Tuần vừa qua ở Pháp đạt được 2 kỷ lục. Ngày tru trường có đến 5 triệu trẻ em cấp sách dân trường. Xảy ra tai nạn thiếu thốn giáo và thiếu lớp học. Một kỷ lục khác kém vinh hịnh hơn. 85.096 nạn nhân trong các vụ tai nạn xe cộ, 4009 người bị thiệt mạng.

Cô Thérèse Mac Donald 21 tuổi đã gửi 400 lá thư tình cho vị hôn phu của cô, viên cao William Rhadien bị bắt làm tù binh ở một trại Bắc hàn từ 8 tháng nay. Không có một lá thư nào bị kiểm duyệt gửi lại cả. Thật ra là thư nào cũng có câu trả lời sau đây:

"Em yêu anh mãi mãi".

Thiên tài Houet và kỹ sư Willm đã dùng máy lặn xuống sâu 2.400 thước dưới mặt nước để được thường đệ tư và độ ngũ dâng bắc đầu bộ tinh.

Người đứng vào hàng thứ hai ở Nga bây giờ là Nikita Khrushchev, anh rể của thủ trưởng Malenkov được chính thức cử làm tổng thư ký

của hội đồng trung ương đảng Cộng sản. Thời kỳ thống chế Staline, Khrushchev chỉ được xếp hạng thứ 40.

Ông là con một người thợ mỏ ở vùng Ukraine nhân viên chuyên môn trong việc thanh trừng. Sau năm 1935, ông được vào văn phòng chính trị trung ương đảng bộ và chỉ chuyên môn về vấn đề canh nông. Dày dặn, mâu da hông, trán sỏi, năm nay ông mới 59 tuổi. Em gái của ông, một dão hát nổi danh là vợ của thủ trưởng Malenkov.

Khrushchev lớn, báo hiệu một chính trị rất rộng rãi đối với nông dân Nga.

Bà phuộc Marie Suzanne đã trình bày thử thuốc chính ngừa bệnh cúi cho đại hội quốc tế về trung học vừa khai mạc ở Rome.

Theo giáo sư Penso thì thử thuốc chính này đã được thí nghiệm có hiệu quả ở Phi châu. Ông thêm rằng thử thuốc này cũng có thể chữa bệnh được nữa.

## Nhật Bản dự định cho xuất cảng

Phòng thương mại ở Tokio đã in xong những tập sách nhỏ ghi tất thảy hàng hóa mà nước Nhật Bản dự định cho xuất cảng. Những cuốn sách đó sẽ được phát khắp các nước Á châu, Phi châu và Nam Mỹ vào khoảng mùa đông năm 1953—1954. Hàng hóa có đủ thứ, từ chiếc kim may đến những chiếc tàu 10.000 tấn.

## Farouk mê một thiếu nữ Mỹ mới 18 tuổi

Mấy lâu nay, Cựu hoàng Farouk lại đâm mê một thiếu nữ Mỹ mới 18 xuân xanh. Farouk gặp thiếu nữ này ở trong khách sạn lớn ở La Mã.

Thiếu nữ tên là Achsa Fulton, quê ở Ohio. Nàng là một vũ kỹ chuyên môn múa nhảy ở dưới nước.

Nàng cũng tuyên bố nàng yêu Farouk vì cựu hoàng có nụ cười duyên dáng và diện bộ của Farouk hơi tàn nhẫn một chút.

Trong lúc ấy, Chính phủ Ai cập đang lo bán đấu giá của cải của Farouk trị giá chừng một tỷ mỹ kim.

Có nhiều đồ vật từ thời Pharaons đè lại.

(Paris Presse l'Intransigeant)

## Một thanh niên giả dạng làm đàn bà và bị bắt

Một thanh niên Trung Hoa 19 tuổi, làm nghề hớt tóc, giả dạng đàn bà từ hai tháng qua đã bị cảnh sát bắt hồi chiều 24-9 tại một trong những con đường nào nhiệt nhất ở thủ đô đảo Đài Loan.

Chính một thanh chủ đã nhìn ra ông thợ hớt tóc của mình và đã bảo tim này cho cảnh sát hành động.

Sau giờ làm việc, thanh niên ấy便 vào một y phục phụ nữ, vây-xanh dương áo hàng ny long tráng, mang dép trắng và đeo trên vai một cái sác đen.

Một cặp vú già bằng cao su và một bộ tóc quấn làm cho thanh niên ấy được giả dạng đúng & một %.

Tại sảnh Cảnh sát, thiếu nữ già khai rằng mình không có những ý định và si nhưng đã trang sức như phụ nữ vì đó là sở thích % của mình.

## Thủ tướng Churchill đang tự mình đặt sô tử nhân lý lịch

Henri Taylor, nhà bình chung ở đài phát thanh Mỹ nói rằng thủ tướng Churchill đang tự mình duyệt lại bản điều văn và tiêu sử của thủ tướng.

Thủ tướng Churchill thấy rằng những tin tức truyền đi sau khi hoàng đế George VI rất thiếu sót. Thủ tướng không muốn rằng tiêu sử của thủ tướng đọc ra làm không được chu đáo nên đã tự mình sắp đặt sô tử nhân lý lịch.

Thủ tướng cũng chọn ra những nhân vật để tuyên bố những điều về phần Thủ tướng. Thủ tướng cũng họp các nhân viên đài phát thanh, máy và tuyển truyền hình, các nhà điện ảnh, đưa những chi tiết cần thiết cần để phát thanh, hay chiếu lên màn bạc lúc thủ tướng tự trận.

## Dân Đức di cư đến Kenya

Lập pháp nghị hội Anh ở Nairobi định cho phép di cư vào Kenya 50 gia đình ở Đông Đức. Chính phủ ở Nairobi chịu chi phí về việc xây dựng cho 50 gia đình đó. Nếu việc di cư 50 gia đình đây gặp thuận lợi, các nhà cầm quyền Anh sẽ cho phép di cư thêm 30 dân Đức đến Kenya.

## Picasso dạy con học vẽ

Một người bạn của Pablo Picasso kể lại họa sĩ Picasso trong dịp nghỉ hè đã dạy cho con những bài học về ngành sơn. Claude, con của Picasso mới lòn 6 tuổi. Picasso rất vui mừng thấy con có chân tài.

Nhưng người bạn của nhà họa sĩ lại bảo: "Em bé Claude đã biết tranh sơn màu theo kiểu Picasso trước lúc em chưa biết đi kia!"

## Phiên âm La tinh vào quốc ngữ Trung Hoa

Một thiếu nữ Trung Hoa mang cái tên rất êm dịu Tsen-Duan-I vừa mới làm một cuộc cách mạng ngoái sirc của chị ta. Chị là con một nông dân nghèo nhưng tính lại hiếu học, chỉ nhận thấy tự mẫu (alphabet) Trung Hoa và hàng trăm cách tượng hình văn tự của lối chữ Hán là một trò lợn rất lớn lao trong việc chống nạn mù chữ. Chị ta bèn cầm đầu một trận đánh cách phiên âm La tinh vào quốc ngữ Trung Quốc, và chị đã đạt được kết quả.

Hình như sáng kiến này đã được nêu ra cách đây mười mấy năm rồi nhưng chưa tiện thi hành.



Đã giảm bớt tình thế căng thẳng giữa hai khối Tây và Đông, các nước Tây Phương đề nghị với Nga mở cuộc gặp gỡ giữa bốn đại cường quốc. Tin chính thức cho hay rằng Nga yêu cầu một cuộc hội nghị tay năm (gồm có Trung Cộng) để xem xét chung về sự khẩn trương quốc tế. Hình như Nga muốn có một cuộc nhóm họp cáo vị Thủ tướng hơn là các vị Ngoại trưởng. Ý kiến này cũng là của Anh đã đưa ra mà Thủ tướng Churchill vừa xác nhận một lần nữa trong một bài diễn văn vừa rồi bày tỏ lập trường của Anh. Mỹ tuy không gạt bỏ đề nghị ấy, song cho rằng một cuộc gặp gỡ như thế trong lúc này không thuận tiện. Ấn độ thì đưa ra sáng kiến Nga—Mỹ gặp nhau tay đôi.

Dù bàn cãi tay tư, tay năm hay tay hai, tương lai của nước Đức cũng chưa có thể định rõ được. Bức thông điệp của Nga không che đậy rằng họ chú trọng đến các vấn đề Á đông hơn các vấn đề Âu châu.

Các giới ngoại giao Mỹ tuần vừa rồi cho hay là Hoa Thịnh đồn & hiện đang nghiên cứu một hiệp ước bắt xâm phạm đưa ra để nghị với Nga số cùng các vấn đề lớn lao khác để đi tới hòa bình ». Đồng thời đại biểu các cường quốc tây phương sẽ nhóm họp tại Londres trong tuần lễ này để trả lời cho đề nghị của Nga mở hội nghị tay năm.

**HILIUP UỐC MỸ**—Tây ban nha vừa ký kết ở Madrid cho Mỹ được dùng các căn cứ quan trọng về hải và không quân trên đất của nhà độc tài Franco.

Việc liên minh quân sự này đã gây ra nhiều dư luận sôi nổi ở Âu châu. Ngay tại Pháp, các giới thuộc phái hữu không thân Mỹ cũng phản đối việc Mỹ bắt tay nhà quân phiệt phát xít Franco, dù lấy cớ phòng thủ Âu châu. Nga thì cho rằng hiệp ước quân sự công khai kia chứng tỏ rằng Mỹ kiềm thêm bạn đồng minh mới

**PHÁP VÀ MỸ** vừa chính thức ký kết một hiệp ước, trong đó Mỹ sẽ giúp thêm cho Pháp trước ngày 31-12-1954 một số tiền nữa tối đa là 385 triệu đô la để khuếch trương chiến cuộc ở Đông dương.

Ngoại trưởng Pháp Maurice Schuman tuyên bố rằng hiệp ước này không ngăn trở mọi cuộc thương thuyết sắp tới để chấm dứt chiến tranh. Theo lời ông thì cuộc thương thuyết này có thể mở ra sau cuộc hội nghị bàn về Triều Tiên. Nếu chỉ một mình Pháp thôi thì cuộc thương thuyết để chấm dứt chiến tranh đã bắt đầu rồi. Ông Schuman nhấn mạnh rằng cuộc thương thuyết không thể không có sự tham dự của các quốc gia liên kết P.d. Rồi ông lại kêu gọi Trung cộng và Nga số đưa bằng chứng thật tình muôn mở cuộc thương thuyết.

Tổng trưởng tài chính Pháp Edgar Faure thì cho rằng phải cho mạnh dã, chở không thể thương thuyết được trong lúc này.

**CƯỘC THƯƠNG THUYẾT** Pháp Miền kéo dài vì lớp trưởng dôi bên bắt đồng Thủ tướng Penn Nouth nhấn rõ rằng các nhà thương thuyết Pháp đã hướng cuộc tranh luận về nguyên tắc chuyển giao chứ không hướng về các thể thức chuyển giao.

**TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ** ở Trung châu Bắc Việt mồi ngòi một thêm trở nên ác liệt. Theo các giới quan sát ngoại quốc thì chiến dịch thu đông năm nay sẽ quyết định lớn về kết quả cuộc chiến tranh Đông dương.



TRANH KHÔNG LỜI

Trước thời cuộc

# KÊU GỌI CÁC NHÀ ÁI QUỐC

Thưa các Ngài,

CÁC Ngài là bậc sáng suốt, không những yêu nước mà còn muốn giúp nước. Có lẽ lời kêu gọi của tôi có phần thừa. Tin như vậy, tôi không ngần ngại lên tiếng kêu gọi để nhắc lại một việc rất tầm thường mà ít ai để ý đến. Ấy là sự nhất trí giải quyết vấn đề độc lập, để đem lại hòa bình cho quê hương.

Kêu gọi các nhà ái quốc cũng là kêu gọi tất cả đồng bào, vì người Việt Nam không ai là không ái quốc. Tuy nhiên, trong xã hội có người nhiều năng lực, có người ít. Trong bức thư này, tôi có ý nhìn về các bức học giả nhiều hơn, bởi vì sự đóng góp của họ có thể rõ ràng hơn.

Sở dĩ có lời kêu gọi hôm nay là vì sự hồn đồn của tinh thần khiến nhân tâm lý tán, không ai tin ai, rồi không tin cả nơi ngày mai, không tin sức tranh đấu của mình và không tin mình.

Hôm các Ngài có điều không hài lòng có thương xót, đồng bào chịu cảnh lầm than. Tất cả các Ngài đều muốn thực hiện độc lập nước nhà, đều ao ước hòa bình.

Hôm các Ngài đều muốn thiết lập một xã hội có nhiều công lý hơn, không muôn trông thấy những điều « đau đớn lòng ».

Chắc chắn là không ai phản đối.

Và chủ quyền quốc gia vốn thuộc toàn dân thì họ tất phải thắc mắc.

Cái vốn của tất cả người Việt Nam là chủ quyền quốc gia dân tộc. Ta hãy tranh thủ cho kỳ được cái vốn ấy.

Nhưng nếu chúng ta dám nêu cao lập trường tranh đấu,

tôi tin rằng con đường tranh đấu của chúng ta sẽ không đến nỗi bị chặn lại. Khô vì ta hay ngồi than thở mà không dám cử động, khô nữa là ta không tự tin và trong số ít người ta cũng không ưng đoàn kết, và đến khi đã chuyen đoàn kết thì ta đặt ra muôn ngàn vấn đề đè mà chia rẽ nhau.

Đúng trước thời cuộc, với sự bối rối lão của các cường quốc, từ mặt trận Đông Dương sang Hội nghị chính trị Triều Tiên, nếu ta không xây dựng được cơ sở nào,

của TRẦN VĂN ÂN

rồi đây liệu ta có góp mặt được chàng ? Tôi chỉ nói « góp mặt ».

nếu ta tham gia với thời cuộc liệu rồi đây ta có dài đúng chàng ?

Lúc ta có cơ hội thuận tiện để giải quyết vấn đề độc lập để làm cái « vốn » tiền thuỷ, ta lại đặt ra nhiều vấn đề khác, phải chàng là ta tỏ ra bất thức thời ?

Ta đòi hòa bình mà ta không định nghĩa hòa bình,

liệu sau này ta có thể có hòa bình thực sự chàng ?

Nước nhà gặp phải lúc nhờ đến con dân và các bậc tài năng trí thức thì ta lại viện đủ lẽ để mà thôi trách trách nhiệm, hỏi vây lòng ta có an được chàng ?

Nếu bảo rằng « không mợ, chợ cũng đóng », và miễn là độc lập hòa bình vô luận cách nào, và miễn là có kẻ khác bảo vệ « công việc làm » của ta, thì quả là nhìn thời cuộc với cặp mắt quá ư « tầm thường ». Việc đòi — đòi nay — nào có « tầm thường » như thế !

Tôi ước rằng các nhà ái quốc Việt Nam, các bậc trí thức, sẽ không có thái độ tiêu cực, và tôi tin rằng thời cuộc sẽ thúc đẩy chúng ta mở rộng trận tuyến cụ thể độc lập. Chúng ta sẽ sáng suốt mà dẹp bỏ những bất đồng chánh kiến để nhìn vào sự thực hiện một việc một lần: nắm lấy chủ quyền quốc gia.

Mong các bạn hiểu và thể lính cho sự giàn đoạn ấy ngoài ý muốn của chúng tôi.

## Thông cáo

Vì có luồng du luận — hoặc vì thành thật, hoặc do người có ý phá hoại — cho rằng nhân viên Ủy Ban Tô Chức Hội Nghị Toàn Quốc là do Chánh phủ chỉ định, Chánh tôi có phản sự cho quốc dân đồng bào biết rằng, sau nhiều ngày trao đổi ý kiến quý vị Phạm Công Tắc, Lê Văn Viễn, Lương Trọng Tường, Phạm Hoè đã thỏa thuận về sự mời nhân sĩ khác tham gia Ủy Ban Tô Chức.

Thứ theo ý muốn của các vị nói trên và sau bức thư của Đức Họ pháp Cao Đài, Thiếu tướng Lê Văn Viễn và ông Lương Trọng Tường.

Thủ tướng Chánh phủ mới ra nghị định, chiếu theo sắc lệnh của Đức Quốc trưởng Bảo Đại.

Như vậy, chúng tôi có thể nói rằng Ủy Ban Tô Chức Hội Nghị Toàn Quốc là hoàn toàn không phải do Chánh phủ chỉ định.

Để tránh sự hoang mang do tin của một oài tờ báo ở Thủ đô đưa ra, chúng tôi xin đồng bào hãy căn cứ nơi tin tức của Ủy Ban Tô Chức sẽ công bố. Về nguyên tắc triệu tập đại biểu, hay thành phần Nam, Trung, Bắc, chúng tôi sẽ cho đồng bào biết. Tin nào không phải của Ủy Ban đưa ra, đều vô căn cứ.

Saigon, ngày 27 tháng 9, năm 1953  
ỦY BAN TÔ CHỨC  
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

## Cáo lỗi bạn đọc

Bài « NGÀNH HỘI HỌA BÌNH DÂN » không thể đăng tiếp được.

Hồi ký « TỔNG ĐỊNH CỘNG CHIẾM XƯỞNG » của ký sự Lê Văn Ngò phải tạm ngưng.

Mong các bạn hiểu và thể lính cho sự giàn đoạn ấy ngoài ý muốn của chúng tôi.

ĐỜI MỚI

## Báo mới

Chúng tôi được tin:

- Việt Nam tạp chí, tái bản ngày 26-9 do ông Nguyễn Minh Hiếu chủ trương.
- Tiếng Dân, tuần báo xuất bản ngày chúa nhật của ông Võ Văn Thiêm làm giám đốc.

Tuần báo Thanh Dân của ông Nguyễn Thế Truyền và Lê Văn Trâ ra ngày 2-10.

Xin có lời giới thiệu cùng bạn đọc và chúc ba đồng nghiệp mạnh liên.

## Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được tập thơ « Suri Nắng » của thi sĩ Hồ Đinh Phương do tác giả gửi tặng.

Và y án cần giới thiệu cùng bạn đọc.

ĐỜI MỚI



## Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

## KHÁM « NHŨ HOA »

TREN đường Lô-pheo Saigon, một nữ đồng bào của Trường giới Thạch an vận chài chuốt, có một bộ ngực đồ sộ không kém gì cô đào Mỹ Russell đã nổi tiếng nhất thế giới. May mắn viên thuế quan theo dõi cô xâm có bộ ngực mỹ thuật, kiêm cả bộ điệu khảm, chờ cơ à xuống xe vào một đường hẻm, thì đón lại xét.

Mời về sở Thương chính, vào phòng khám nghiêm ra đôi vú lớn của á xàm không còn nữa. Thị ra bộ ngực đồ sộ kia là toàn bằng nhura thuốc phiện mà nhà đoàn đã đánh hơi được qua cái bồ ngoài mỹ thuật.

Đôi vú nặng một kí lô đã không cầm được nhân viên nhà đoàn mà trái lại gieo họa cho á xàm Kim Anh phải bị giải toả.

Nàng tiên nâu ở đâu mà không có phù hộ ? cho môn đệ của mình trong lúc « hành đạo » ?



## DOAN THÈ

HỘI nghị toàn quốc sẽ nhóm họp trong tháng này. Các đoàn thể tôn giáo, chánh trị chuyên nghiệp, kinh tế

v.v., sẽ được ủy ban tổ chức mời gửi đại biểu đến tham gia hội nghị.

Gần đây tự nhiên bỗng thấy mọc lên không ít đoàn thể mới. Có lẽ các cô hồn áy chờ rằng đây là dịp nên hiện ra để nháo xiếc ăn chัง ?

Có tin người ta sẽ loại những hội hè mới thành lập với mục đích là cờ hình thức để tranh xô thiệt.

Công cuộc tranh đấu độc lập có phải là di sản cố đàu, hờ các chánh trị gia cờ hồn ?



## GẶT HỌC TRÒ

QI dụng nạn học trò dư, trường thiếu ở đây, một số trường tư đã biến học sinh thành cá mồi trong các lớp học chật nhút phòng giam.

Thầy có thể kiểm án về học sinh được, một cô giáo ở Tân Định bày ra cái mưu « làm trung gian » của trường học để làm tiền. Từ giờ thiệu là mình có « quen lớn » ở hai trường Chasseloup Laubat và Marie Curie, và cô thầy đưa một số học sinh vào học ở đây được, cô giáo kia đã lấy được « tiền nứa » của 4 nữ sinh con nhà khủ, mỗi người 8 ngàn đồng.

Đến ngày tựu trường, già đình bốn nữ sinh thấy con mình không được vào học, mới đi cờ hót.

Cô giáo biến số tiền thành nữ trang, đã được mời ra pháp luật về tội lường gạt vi thành niên.



## Kết quả bạn đọc bàn về « Ngược Thời »

Vì quá bận việc, gần đây lại phải vắng mặt, nên việc chọn lựa các bài của bạn đọc bàn về Ngược Thời đến nay mới xong. Kết quả sẽ tuyên bố trong số báo tới.

Mong các bạn Đời Mới xét mà thề tình cho.

TRẦN VĂN ÂN

Chủ nhiệm ĐỜI MỚI



TRANH KHÔNG LỜI

## Kiên cố

### Mặt trận ái quốc

DÙ muôn dù không, Hội Nghị

Toàn Quốc sắp triệu tập trong những ngày tới đây là một Hội nghị có tính cách cu the độc lập. Vì lẽ Hội nghị sẽ đề cử Phái đoàn thương thuyết với Pháp để quyết định một giai đoạn lịch sử mới cho nước nhà, thì không thể ta thờ vơ được với nó. Vô luận, ta sẽ là một Hội nghị hay một công dân thường, ta cũng có quyền phát biểu ý kiến, nếu không trong Hội trường cũng giấu quần chúng, và ta có phản sự gây sức mạnh cho những người đảm phán với Pháp.

Đáng trước những hoạt động chính trị quan trọng và có ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc, tất cả chúng ta đều phải có thái độ. Ta nên dẹp qua một bên những sự thương ghét cá nhân để nhằm thẳng mục tiêu « Vận dụng chủ quyền quốc gia » hổn hển tới xây dựng hòa bình cho xú sờ. Thái độ của chúng ta trong lúc này không thể khác hờ thái độ ái quốc. Ái quốc, thì không một người Việt Nam nào là không ái quốc. Nhưng cần thống nhứt ý chí mới có thể làm cho lòng thương nước của mình có giá trị. Ý chí của tất cả chúng ta ngày nay phải chàng là ý chí độc lập và hòa bình ? Nếu phải, thì ta không nên bỏ qua một cơ hội nào có thể giúp ta làm phản sự công dân.

Mặt trận ái quốc đã có từ lâu. Ma lúc này hồn lúi nào cả, ta phải kiên trì thêm lên. Kiên cố là cụ thể hóa ý chí độc lập và hòa bình của chúng ta.

Ta hãy tạm dẹp tất cả những gì làm cho không siết chặt được hàng ngũ với đồng bào. Mặc dù ta cần dựa vào thực lực, xứng dụng thực lực đã có, ta sẽ không vì đó mà quên lập trường của dân tộc. Chẳng những thế ta còn phải làm cho bao nhiêu thực lực đều gộp lại một mồi mà nhắm thẳng mục đích của toàn dân.

Những lực lượng quốc gia, vô luận nó như thế nào, đều là hữu ích cho Tổ quốc nếu ta biết tận dụng cho nó tiến. Điều đáng sợ là ta như hột cải rời rạc, và đáng sợ hơn nữa là ta không đặt quyền lợi chung trên quyền lợi cá nhân.

điều trước tiên là ta phải có quyền lực mới có thể cải thiện xã hội. Ta tranh thủ cái thể trước rồi ta mới tiến thủ được. Ta cần có cây cối trâu, nhưng ta không thể đặt cây trước trâu.

Thiết tưởng, bạn Đời Mới chúng ta đều nhận thức cái trước cái sau trong những việc quan trọng chung.

Hãy kiên cố thêm lên để tranh thủ cho kỳ được chủ quyền quốc gia dân tộc !

TRẦN VĂN ÂN



# TỪ « CHIẾN TRANH LẠNH » ĐẾN « LỰC-LƯỢNG LẠNH »

MÙA xuân đêm lại niềm hy vọng : tình hình quốc tế có thể dịu đi, thì mùa thu đã với báo hiệu sự gay go sắp đến.

Và đây là dư luận của Hoa thịnh đốn, người ta kết luận một cách hì hả rằng : « Đây,

tình trạng căng thẳng vẫn chẳng giảm bớt chút nào cả !

Luận điệu trên đây thực ra chỉ thuyết phục được dân Mỹ thôi, còn Nga sô họ cho rằng chưa đến lúc cần phải tỏ ra thành thật vì họ nhìn lại thì thấy người ta vẫn tiếp tục chính sách dùng yết

rồi Winston

Churchill, một người đại diện tranh đấu cho lực lượng độc lập, bệnh tinh thần trầm trọng,

Hai phe nghĩ như vậy, và đó là một tấn thảm kịch kéo dài mãi trên địa hạt chính trị quốc tế cũng như trong tâm lý các dân tộc, các giới.

Đây là một cơ hội tốt đẹp, duy nhất, nếu Malenkov chịu khó thành thật, có thể có hòa bình lâu dài được, và nếu Malenkov chịu từ chối bỏ các đường lối hiện tại, thì ảnh hưởng tuyên truyền của Nga sô cũng sụp đổ theo luôn.

Dẫu sao ngày nay, những nhà am hiểu muốn phân tách tình thế rõ ràng giữa các trào lưu khác nhau đều nhận thấy rằng phía Nga sô, người ta vẫn thi hành những gì sau khi Staline chết, mặc dù có một màn bí mật bao phủ mọi hành động, dự tính của các nhà cầm quyền Sô viết.

Tất cả những cái đó làm cho Hoa thịnh đốn kết luận rằng cần phải hành động trên phạm vi quốc tế, cần tiếp tục cuộc chiến tranh « lạnh », và chỉ có mỗi một lối thoát duy nhất là phải chiến thắng được « quân thù ».

Tinh chất của chiến tranh « lạnh » đã thay đổi. Khi mới phát sinh, nó chỉ có phần « thế thủ », điều này rõ ràng như lúc Mỹ đã trình bày và thực hiện cùng với các bạn đồng minh Âu châu. Bây giờ, nó đã biến thành một cuộc « Thập tự chính », một cuộc Thập tự chính không còn cần có lý tưởng gì nữa,

Thời « dân chủ » đã cáo chung rồi ! Từ các phương pháp vận động, áp lực ở L.H.Q. để cho các « tiểu cường quốc »



ủng hộ để chiếm nhiều phiêu hơn, từ những vụ nhúng tay bùa vào nội tình các nước, cho đến vụ ký một hiệp ước với Tây Ban Nha của Franco, coi Tây Ban Nha cũng ngang hàng với Đức của Adenauer, một lực lượng thực sự, chắc chắn ở Âu châu, có thực lực về vật chất, trong sạch về tinh thần, mà cơ cấu tổ chức của hai lực lượng quốc gia trên đây lại chống đối với tất cả mọi chủ trương chính trị có tính cách hòa giải, hoặc cương quyết : bao nhiêu điều đó đều di ngược lại với « truyền thống dân chủ » từ trước đến giờ, và gạt mọi quyền tự do căn bản ra ngoài.

Chính ra thì người ta không có quyền gọi là « cuộc Thập tự chính vì mục đích dân chủ » nữa, nhưng vẫn đề chính vẫn là làm sao chiến thắng cuộc thập tự chính vì bị « dồn ép » đó.

« Liên Minh thần thánh » kỳ này bao gồm các lực lượng phản động và bảo thủ, không chủ trương đưa tranh với cộng sản trên địa hạt cải cách, công lý, một sự hợp tác chân thành giữa các dân tộc, mà lại chỉ nhằm quật ngã phe cộng sản với một « lực lượng lạnh ». Mọi phương pháp đều được áp dụng không ngoại trừ phương pháp nào cả, cố lầm sao gây được một tình trạng căng thẳng, vì một mai mà tình trạng này không còn nữa, thì thế cuộc chẳng ra sao cả, chẳng còn kẻ chiến thắng cùng kẻ chiến bại nữa.

Bởi các lý do trên đây nên người ta quay ra tăng cường viện trợ cho họ Tưởng ở Đài loan và họ Lý ở Nam Hán



(Tạo ra nhom vật nào thi làm nô lệ cho nhom vật đó) Goethe có nói như vậy) Rồi người ta có ý định mở một cuộc nghị chính trị bàn về Viễn đông, đến họ đây không phải để bàn cãi điều đình mà là để « có kẻ đưa ra, và kẻ khác phả chấp thuận », thế thôi.

Sóng ở các bờ lô nô dữ dội, loạn sá, tiếng súng cầu cứu thưa dần rồi im bặt. Thần nước gào thét đòi sinh mạng, đòi tài sản của loài người. Chúng dâng lên một cách thật mau le, rùng rợn. Nước tràn ngập đỏ đầy. Thành phố Huế ngâm mình trong biển nước. Một vài công thự cao ngất ngưởng nằm trơ trọi như một hoang đảo. Giày điện thoại đứt hết rồi. Nước vẫn hung dữ dâng lên.

Nước lở đờ bờ vào các khe cửa và lan khắp nhà cao dẫn. Mọi người đã tìm cách leo lên mái nhà. Nước xông xáo khắp các ngả, mưa rơi đều nặng hạt làm hậu thuẫn cho quân đội nước đang lồng lộn la liếm, phá phách. Trời âm xỉ xỉ, nắng như vân khẩn tang phủ trên vạn vật.

Vì vậy, hiện giờ chúng ta đều phải bắt tay tham gia một công việc chung, không có mục đích rõ rệt, một công việc nguy hiểm vì người lãnh đạo nó

chỉ nghe theo cuồng vọng của mình trong sự điều khiển, một công việc kẽ ra cũng hay, họ làm cho chúng ta thỏa mãn với vài mồi lợn về vật chất trông thấy,

Nếu kẽ cầm đầu cuộc thập tự chính này nhất quyết đeo đuổi công cuộc của họ mãi thì những người đi theo vẫn có cách lái chiều hướng của nó đi bằng cách tìm lối rút chân ra.

Mục tiêu từ nay khác nhau rõ rệt. Những người cầm đầu thập tự chính tin tưởng là họ mang sứ mệnh thiêng liêng của Chúa phải chiến thắng cho kỹ được, không hòa giải. Còn một số nước, một số đông các dân tộc ở « cựu thế giới » khiêm tốn và nhân đạo hơn, họ không tin rằng cuộc thang lợi đó là một thắng lợi.

Cứu Jacques Kayser  
(báo Le Monde)  
T. T. dịch

## Tin buồn

Được tin cụ Cao minh Chánh, kịch lịch tri sĩ, tri huyền danh dự, thân sinh bạn Phi Bằng Cao minh Chiêm, đã mang chung tại Căn thớ ngày 5-10-53, hưởng thọ 80 tuổi. Chúng tôi xin có lời thành thật chia buồn cùng gia đình bạn.

ĐỜI MỚI



**B**ÚNG mắt dậy, nước đã xấp xỉ lênh rời. Con đường N. G. trở thành một con sông, nước vẫn đục, vàng khê xô nhau chảy, xâm lăng sức sống của con người. Nước tràn lên cây, nước leo lên bờ tường, nước đem về miền xuôi bao nhiêu tranh rã, cột kèo từ miền thượng du. Nước đi đến đền tàn phà dến đấy, chúng quét sạch và cuốn đi. Từng túp nhà trôi băng băng trên giòng sông rộng bất ngát, cũ già đình vầy tay cầu cứu, tay yếu dần, mái lều chim dần và mẩy thè xác ngập trong giòng nước lũ.

Sóng ở các bờ lô nô dữ dội, loạn sá, tiếng súng cầu cứu thưa dần rồi im bặt. Thần nước gào thét đòi sinh mạng, đòi tài sản của loài người. Chúng dâng lên một cách thật mau le, rùng rợn. Nước tràn ngập đỏ đầy. Thành phố Huế ngâm mình trong biển nước. Một vài công thự cao ngất ngưởng nằm trơ trọi như một hoang đảo. Giày điện thoại đứt hết rồi. Nước vẫn hung dữ dâng lên.

Nước lở đờ bờ vào các khe cửa và lan khắp nhà cao dẫn. Mọi người đã tìm cách leo lên mái nhà. Nước xông xáo khắp các ngả, mưa rơi đều nặng hạt làm hậu thuẫn cho quân đội nước đang lồng lộn la liếm, phá phách. Trời âm xỉ xỉ, nắng như vân khẩn tang phủ trên vạn vật.

Nước lồng lộng suốt ngày rồi rút dần. Sớm hôm sau thần nước đã ra đi sau khi thỏa mãn phá phách nhà cửa, lôi biết bao sinh mạng về bên kia thế giới.

\*\*

**D**ƯỜNG xá đang còn quanh bùn. Cửa hàng mờ lè tê, người đi lại thưa thớt, mọi bộ mặt đều ngờ ngẩn, ngày ngò. Tình thần của dân miền Trung bị khủng hoảng quá lắm rồi.

Chợ Đông Ba lầy nhầy những bùn. Đường chảy ra từng đám, trộn với gạo, với muối, với ván rác. Tất cả chỉ còn là một mòn tạp pí lù. Hồng hết, mất hết cả rồi.

Những cô hàng mọi ngày trước tươi như hoa, nay buôn xiu như bầu trời Huế. Vải vóc ướt sũng, mủn hết cả ra, nhам nhở đất phu sa. Người ta than thở cùng nhau.

— Tôi mất 50 ngàn đồng.  
— Em thiệt năm, sáu mươi tạ gạo.  
— Cháu hỏng mắt mấy chục hôm đường.  
— Quần áo chị trôi sạch cả rồi.

Họ thở dài, dài như giòng nước lũ, não notted như giòng Hương giang đang lều bều tranh rã.

Dừng chân trên cầu Gia Hội, nhìn những chiếc thuyền con lờ đờ trôi. Những mảnh chắn phủ kín bao tắm thân không cựa quậy, nắm đọc dài trên thuyền xác. Công thành sập đổ. Bên bờ sông, dâng sau hội quán Quảng tri người ta đang xúm nhau xem hai xác chết. Một thanh niên và một cụ già. Người ta xì xào.

— Đó là hai mẹ con. Nước đến con công mẹ chạy, sa chân xuống sông rồi trôi theo giòng nước.

ĐỜI MỚI số 80



## HUẾ LỤT

phóng sự ngắn

\* của DUY SINH \*

Một cụ già nói với bạn :

— Hàng trăm năm nay mới có một trận lụt kinh khủng như thế này, có ai ngờ được. Mái lại lụt trái chưng năm ngoái tháng 5, năm nay tháng 8.

Một thanh niên nói bằng quơ :

— Mấy chiếc ca nô kia giờ mới thấy chạy. Đang lụt thì mất hút.

Tôi hỏi một học sinh :

— Ở đây năm nào cũng bị lụt mà sao không chuẩn bị thuyền bè gì để cứu cấp.

Học sinh đó trả lời tôi :

— Anh không biết rằng: Tất cả cái gì ở Huế này cũng phẳng lặng như mặt nước sông Hương tr. Sinh hoạt cũng đều đều. Có ai nghĩ đến lụt là thiệt hại, là chết người, vì mọi năm mùa lụt hay vào

tuần trăng. Trên thi trang vàng, dưới sông nước bạc, trai gái đua nhau đi chơi thuyền, vui biết mấy. Nào có ai ngờ, ngày có ngày hôm nay.

Phải có ai ngờ, ngữ có bài học, bài học xây nên bể xương máu và tái sản, bài học của trời đất để giáo dục tinh thần thơ mộng, chủ quan của mảnh đất Thanh Kinh.

Từ xa trôi về bến một con thuyền.

Một người đàn ông da tái nhợt nằm lâng lâng trên ván thuyền. Hai chân đẫm máu đã đóng đặc. Ruồi bâu đầy chiếc chiếu thảm xít. Người ta đỡ lại xem. Kép bị nạn nằm trên thuyền nứa tiếng r้อง dồn chung xì xào.

— Thế thi chết chứ còn chi, có ai đi gọi người cấp cứu chưa.

Hai dấu hồng thập tự to

choán gần hết một mảng tường trắng, bệnh viện ngay trên bờ sông chửu xa lị, mà người bác sĩ ấy đâu ? y tá đâu ? thường trực đâu ?

Người ta nhao nhao lên.

Rồi một bà tiếp :

— Chắc bệnh viện đóng cửa rồi.

Một học sinh tranh luận.

— Chẳng có lý.

Không khí đang sôi nổi bỗng im bặt, mọi người dần ra, nhường chỗ cho mấy ông quan ba, quan tư cùng người cảnh binh xuống xem công trình « cứu lụt » của họ.

Tôi lắng nghe một anh lính kể truyện :

— « Cha, trời ơi ! tôi đòi mất hai ngày, ngồi trên chóp thành. Quân bắn súng cầu cứu dữ quá đi. Anh đại úy phải la lên : « Bắn làm chi mà dữ rúa,

bắn làm chi cho dân chúng thất kinh lén ».

Rồi chúc lại nghe cái tóm. Đầu ni tóm, đầu tê tóm, hắn rót như sung xuống nước thời nay. Bọn « tui » ngồi thấy một túp nhà ba gian trôi ngang qua, có mấy người vẩy tay vào đồn. Nhưng nước chảy dữ rúa làm rắng được. Bước xuống chân thành đã đến cõi rồi, lại đói, lại rét nữa. Đầu cắt ruột để cho nước lối họ đi ».

Tôi lại quay sang bần bê. Một thanh niên đang rơm rớm nước mắt, phản ứng với mấy người bạn :

— Thảm chúa bay nụ. Hắn đang còn trẻ thế nì, số hồn chúa chết, mà rỗi chết, oan quá đi bay ơi !

Một người nhìn ánh, hỏi :

— Cậu ấy là em ông ?

Vâng, hắn là em tôi, mới thi đậu trung học xong. Hắn phỉnh mẹ tôi rằng sang trường để cắt sách, không trót, rủa rồi hắn đi cứu người ta. Hắn cứu được mười người rồi, vừa đôi vừa rét hắn gấp ngay một mực có chửa đang trời giữa giòng, bám lấy thanh cùi, sấp chìm.

Mu kia van lớn :

— Cậu cứu tôi với.

Hắn lai nhảy xuống vớt, bỏ được người kia lên mảng thì hắn lạnh quá, chìm nghịch.

— Thế xung quanh có ai không ?

— Cha trời ơi !

Khi vớt được hắn lên, hắn vẫn còn nóng ở ngực, còn thở.

— Thế làm sao mà chết được.

— Hắn mệt quá, không có thuốc, không có ai làm hô hấp nhân tạo cả, nằm giữa gió. Đến khi thấy tôi vào thi hắn hôm ra rồi chết. Chao ôi ! mẹ tôi có hai đứa con, tôi và hắn. Bà ấy đang điên lên ở nhà, lúc khóc lúc cười. Khô chưa trời !

Anh ta chỉ vào ánh :

— Trời ơi, hắn đang còn trẻ quá, mới 20 tuổi đầu, biết cái chi. Đi học với con gái đang còn thận. Sớm nay lại có mấy cậu không biết đến rู้ đi học. Còn đứa nữa : chỉ còn bức hình, chiếc quan tài nghi ngút khói hương nằm dưới gầm bàn thờ.

Có mấy bà đứng nghe rơm rớm nước mắt, chúng tôi cũng thấy xao xuyến khắp thân thể.

(Xem tiếp trang 32)



# BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG: LÒNG PHẦN KHỎI

\* của Dale Carnegie \*

phần khởi nhả là người có thể ăn nói dịu dàng. Đây là một thí dụ trong cảnh gia đình tôi. Vợ chồng tôi có một đứa con gái nhỏ. Lúc vợ tôi nói với con giọng dịu dàng, đượm tình thương yêu, con tôi phục tùng và nghe lời. Vợ tôi có lòng phần khởi. Đức tính phần khởi rất dễ lấy và cảm hóa được lòng người.

Trước kia tôi có một lớp dạy về khoa nói chuyện trước công chúng, một lớp học nhỏ, dạy cũng không đều. Một sinh viên, nhân viên cho một hảng buôn lớn, một đêm nó kẽ lại một thi nghiệm lật lùng như sau. Mùa thu trước anh ta có mua một đám đất định để xây một ngôi nhà. Anh đốt khu rừng cây hồ đào lớn và rắc tro ra đám đất mà anh dự định để trồng « cỏ xanh ». Đến ngày anh tinh việc trồng cỏ, anh đã thấy đám đất mọc đầy cỏ. Anh kết luận : « Tro than của cây hồ đào rắc xuống đất có thể sinh sản ra « cỏ xanh » được. Tôi cũng đã từng sống 20 năm trong một trại tên bờ Missouri. Tôi hỏi anh ta : « Anh có ở chắc chắn là ở đây « cỏ xanh » không mọc được ? » Tôi hỏi. Anh ta gật đầu.

« Anh có tin rằng ở đây không còn rẽ « cỏ xanh » nào ? » Anh ta cũng cam đoan như vậy nữa.

Tôi hỏi tiếp :

— Thế bây giờ anh có dám cam đoan rằng anh có thể làm cho « cỏ xanh » mọc đứng dùn chất gì hết, chỉ dùng tro than cây hồ đào dắt ra không thời, được không ?

— Được chứ, tôi đã làm rồi mà. Y chạy đi một lát rồi trở lại nét mặt hồn hồn trước :

— Ngày này, tôi dám cuộc với anh 10\$00, nếu anh làm được như tôi.

Và anh ta được cuộc thật. Sau đó, tôi có viết thư cho Bộ Cảnh nông trường thuật vụ đó, trong thư có câu « Viết bức thư này, tôi lấy làm hổ thẹn lắm... ». Bộ trả lời cho tôi, đúng như lời tôi đoán « kinh nghiệm đó cũng là thật, và chính chúng tôi cũng có nhận được một bức thư của một người khác ở thành phố ông, hỏi chúng tôi về việc đó, cách đây một tuần lễ ».

Chuyện thật như vậy và đã nêu được một gương của lòng phần khởi.

Chắc các bạn có người cho rằng vẫn đề đã bàn trên đây là thiếu phần thực tế chẳng. Ông Williamson, giám đốc Công ty trung ương Hòa xã Nuru trước và tôi,

chúng tôi có bàn luận, và đây là ý kiến của ông ta :

— Tôi còn sống ngày nào, tôi lại càng tia trưởng thêm rằng lòng phần khởi là một bí quyết của sự thành công mà ít người biết đến. Thực vậy, thời bấy giờ kể về tài ba, khéo tay khéo chân, tri thông minh, thì sự hơn thua nhau chẳng mấy, không đặc biệt. Chứ nếu đặt thi dụ hai người tranh đấu với nhau về một việc gì, thì người nào có lòng phần khởi, cần sẽ nghiêng lệch về phía người đó.

Cũng như một người tài ba kém người kia một bậc, nhưng sẽ dễ thắng lợi nếu có lòng phần khởi hơn người kia.

Tất nhiên không phải chỉ có lòng phần khởi không là đủ thành công, nhưng có lòng phần khởi thúc đẩy, cùng với các đức tính khác, chúng ta sẽ nắm nhiều phần thắng lợi hơn kẽ thiếu đức tính đó.

Các bạn có biết William Lyon Phelps không ? Ông ta là một nhà giáo sư có tiếng tăm nhất ở đất Yale từ trước đến giờ.

Tôi có dịp phỏng vấn Phelps, và bí quyết thành công của ông ta vẫn là lòng phần khởi. Chính ông ta cũng đã viết một cuốn sách « Cái thù của nghề dạy học ». Trong tác phẩm, có câu : « Đối với tôi, chả có ngành nghệ thuật, nghề nghiệp gì lại có thể hơn được nghề dạy học.

Một cái thù say sưa. Tôi yêu nghề dạy, cũng như nhà họa sĩ yêu vẽ, ca sĩ yêu hát, thi sĩ yêu thơ. Sáng nào cũng vậy, mở mắt ra là tôi đã nghĩ đến bao nhiêu anh em sinh viên tôi dạy với một niềm vui khoái lạc và mãnh liệt », cho nên, ông ta đã nổi danh, chẳng lạ gì !

Tóm lại, có lòng phần khởi là cần, nhưng làm sao gây được lòng phần khởi đây, điều đó mới gay. Tôi bèn đến hỏi H. V. Kaltenborn, nhà bình luận trú danh. Ông ta kè câu chuyên sau :

« Đã lâu lắm rồi, đạo thiều niên, có một lúc ông ta cùng với một người bạn cũng trẻ tuổi, đập một chiếc tàu chở súc vật sang Âu châu. Đến nơi, đổi qua, hai người phải bán xe dap, ngoài ra chẳng còn cái gì đáng giá cả. Hai người quay ra đi bán đạo kinh xem ảnh. Hai người lang thang trên đất Pháp, mà không biết một chữ Pháp.

Kaltenborn nói rằng :

— Tôi chán nản quá đi mất bụng cứ (xem tiếp trang 31)

Người chồng đúng đắn, cũng không mong cho mình là « ông trời » và vợ là cục đất, phải cầm miệng hến cả đời, nhưng mong có người vợ dễ tha thứ, có thấy lỗi làm, vạch ra, vẫn hiền hòa, và biết lúc tìm cách làm cho chồng bền tâm, hồi cách êm đẹp.

Thực ra, muốn cãi lý với nhau thì dễ, muốn cho mình có lý rồi gán cõi cãi, hoặc cứ khăng khăng theo ý kiến riêng của mình không khó.

Nhưng người vợ cần phải làm sao cho cái lý của mình có kết quả mà tránh cãi cọ, bất hòa mới khó.

Có người chồng nào mà suốt đời ngáo ngô, không bao giờ thấy mình có lỗi đâu. Thị dụ, có người chồng hay chơi bài, mải miết đêm khuya, suốt sáng..., trước cảnh người vợ vẫn hết lòng lo cho bữa ăn, giấc ngủ của chồng con, nhà cửa vẫn gọn ghẽ, những cảnh đêm khuya chong đèn chờ đợi, những lời khuyên răn ngọt ngào... thì thường thường, người chồng vẫn hồi tâm, không trước thi sau, và thấy chồng sai lầm của mình đối với vợ con... Lẽ tất nhiên, không kẽ đến hạng người cam một đời truy lục, bất chấp tất cả rồi...

Có một nhà trạng sư nói rằng, trong ba mươi vụ ly dị, mươi vụ dành vô phương cứu vãn hạnh phúc, hoặc vì chồng hay vợ quá hư đốn, nhưng trong hai mươi vụ còn lại, thì có nguyên nhân sâu sắc là « hoặc ông chồng, hoặc bà vợ, có một người phạm vào cái lỗi là cùi cho riêng mình là phải, có lý thôi, và sự hay chồng mình là trái, không biết điều ».

Cô Thuỷ Tâm sự với bạn gái, cô Hồng rằng chồng cô là người độc đoán, không cãi được, thành có nhiều chuyện ức lấp. Cô Hồng lựa lời khuyên bạn một cách khôn ngoan như thế này.

— Các ông chồng thì phần nhiều là độc đoán cả. Tôi cũng gặp phải

(Xem tiếp trang 25)



Làm sao

# TRÁNH CÃI LÂY TRONG GIA ĐÌNH ?

— Hỗn vè, là gốc đầu trong quyền sách...

— Trước kia, có tháng nào là không đi về Cáp Choi đâu, dạo này có gì mà cứ ngo ngôn, chẳng nói gì với vợ con

— Anh chỉ có mèo với rượu, với di nhau suốt ngày, sao anh không có nghĩ một tí gì về tương lai của vợ con anh ?

Người chồng nào có lỗi thiệt, mà bị eo sào mãi cũng phát bức bực vì cảm thấy mình toàn là « trái trước mặt vợ ».

Ngoài đời sống của xã hội gian lao, về nhà, tần lý chung là người chồng chờ đến một bàn tay triu mến, săn sóc, an ủi, khuyến khích, ôn hòa, không sán sả vạch lỗi của chồng, biết cho lúc mà nói, nhưng vẫn dịu hiền,

— Đời sống của người vợ nào thường cũng gắn bó mật thiết Io cho chồng con nhiều nhất, cho nên dễ nhận xét các lỗi lầm chí li của chồng trong tình thương, đối xử, thái độ. Vấn đề là làm sao, đừng lúc nào hể lý, vạch lỗi, mà không biết khôn khéo đầm thắm, gợi ra cho chồng thấy sự sai lầm của mình. Thái độ « bối chát » dầu cho người chồng có sai, thì họ vẫn muốn cải lại, bênh vực cho họ, đôi khi dù có phải nguy biện đi nữa.

— Người đàn ông vốn thường bắt cõi đối với vợ, mù mịt về vấn đề gia đình, không hiểu nổi các sự khéo nhéo của người đàn bà làm vợ, làm mẹ, lo cho nhà cửa, sự chi tiêu của gia đình. Một phần vì phải lấn lèn mưu sinh, các bà vợ nên hiểu chồng, mà hot cự sự, eo sào.

— Lại còn điểm tâm lý « tự ái » nữa. Trong xã hội, người đàn ông dù có làm nghề nghiệp làm thường mày đi nữa, họ vẫn thấy mình là « chủ chốt » của gia đình, như vậy rồi lại bị vợ hạch, cãi lý, vạch điệp trái của mình luôn, là họ đẽ co tự ái, đẽ sinh ra cái cõi với nhau, bất hòa. Vợ có đúng lý, thi làm sao cho chồng bi hùng mà nhận thấy ý kiến của mình là sai thi mới có kết quả, tránh lùy cãi cọ chứ !

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THÚ

# NGHỈ HÈ Ở PHÁP

V

3. CHỦ CHẾT, TRÊN ĐƯỜNG  
• CẠNH VẸ.

CANNEBIEIRE ở Marseille cũng như phố Hàng Đào ở Hà Nội, Catinat ở Saigon, thế mà chúng tôi quanh quần hỏi cảnh sát ở ngay giữa lòng kinh đô của Marius, trong lúc xe phải ngừng lại ngay trên đường « Cảnh vẹ ». Chiếc xe lùa dời của lão bạn tôi không chạy được nữa, vì dùt đè-ma-ro.

Thế rồi giữa con đường nhộn nhịp nhứt của hải cảng Pháp, người ta thấy cảnh 3 « chủ chết » với hai cô dám « đi xe cộ » xùm nhau lại hi hả, hi hục cong lưng đầy. Lúc bảy giờ vào tối 5 giờ chiều, xe cộ và người đi lại nhộn nhịp đã bị con ngựa già bốn bánh của chúng tôi sanh chung quay rày.

Nhờ 2 phụ nữ auto stop và chủ em lao động ở lại coi xe, hai chúng tôi đi lùng tìm giày « cáp » để « kéo » con ngựa già ra khỏi đường Cảnh vẹ.

## LÃO CHỦ TRỌ

CHIỀU hôm ấy vừa lặn mặt trời, chúng tôi từ giả Marseille di Toulon, theo con đường bờ biển quanh co. Lối đi nguy hiểm, hẽ trật tay bánh một chút là xe đâm đầu xuống mé biển thăm thẳm một bên. Nhưng vì cảnh đẹp lôi cuốn, chúng tôi không ngại ngùng cứ thẳng tiến.

Hoàng hôn xuống, anh bạn tôi phập phòng cầm tay bánh, hai mắt phải luôn luôn chàm chít vào phía trước con đường loanh quanh, trắc trở ngoằn ngoèo chữ chi, chữ thập. Trời càng tối, anh bạn tôi cầm xe càng cảm thấy ánh hường tai hại về sự cao hứng ham mê cảnh đẹp.

Đến Saint Tropez, chúng tôi đánh phả nghỉ lại. Tìm kiếm mãi quán trọ, chúng tôi gấp một chủ nhà hàng, bắt chết chúng tôi phải trả giá rất đắt. Một phòng đàng lề 700 quan, hắn buộc mỗi người phải trả 700 quan. Bạn tôi bức mình ra xe nằm ngủ.

Sáng ngày lại chúng tôi đi sớm, ghé qua một quán nhỏ bên đường. Hai cô nhà hàng tiếp đài sao mà đẹp thế. Nhứt là đôi mắt, như say, như đắm...

hỏi ra mới biết đây là ở gần Grasse, xứ người đẹp danh tiếng của đất Pháp.

## CANNES, NƠI ĐỂ NHÌN NHAU

UNG nghỉ mát này không lấy gì làm rộng, nếu chẳng bảo là hẹp. Thế nhưng chúa dựng có mấy trăm ngàn người từ từ đến đây. Trên đường đông đặc những xe sắp thành hàng, nối đuôi nhau, xe không qua số 2, và chiếc này với chiếc nọ không cách nhau quá 3 tắc.

Hàng chục vạn con người đến đây nghỉ mát hầu hết đều là người ngoại

## của T. V. A.

quốc. Còn người Pháp thì dễ phung sự khách bốn phương. Nói người ta đến Cannes để nghỉ mát, nhưng thực sự thi thiên hạ đua nhau đến đây để nhìn nhau, ăn chơi, phè ph詢. Đại đa số là những kẻ du ăn, du mặc và du tiền mỗi năm mùa hè lại

đi Cannes.

Trên bãi, dưới biển, người ta thi nhau phô bày tất cả những gì có thể phô bày. Từ tiêu xài đến thân hình, dáng trước ngực, phía sau lưng.

Năm nay gặp nhầm phong trào tổng đình công, những khách ngoại quốc bị mắc kẹt ở Cannes, giàn đoạn mọi liên lạc, phải hạn chế tiêu xài, vì chưa biết đến ngày nào mới giao thông trở lại như cũ. Các nhà hàng, tiệm ăn kêu trời vì hàng vạn khách nghỉ mát đều tiện tặn từ đồng, sợ ngày cạn túi mà dinh công vẫn chưa xong.

Ở Cannes lúc nào cũng có mặt trời, nên dân Paris đã về đây cũng đông lắm. Người pa ri điên rồ thèm mặt

## Các bạn Đời Mới đe ý

Để tránh sự hiểu lầm của một ít bạn, nhớ rằng giữa chủ nhiệm và tòa soạn thiếu sự nhiệt tình, chúng tôi xin các bạn tin rằng ngoài những bài viết ở các nơi gửi lại có tinh thần thuộc tự do diễn đàn, tòa soạn và chủ nhiệm sở hữu nào cũng chung chịu trách nhiệm.

Chủ nhiệm ĐỜI MỚI — TIN MỚI

TRẦN VĂN AN



Một góc ở bờ biển Nice

## NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU

T RONG nghệ thuật sân khấu, thường có hai chủ trương xung đột nhau; chủ trương thứ nhất lấy diễn viên làm trọng; chủ trương thứ hai đề cao nhà đạo diễn lên trên tất cả. Hiện nay, trên thế giới tình trạng ấy vẫn còn, chưa kết thúc dứt khoát.

Sự xung đột giữa hai chủ trương nói trên càng kịch liệt, càng hành trướng, thì nghệ thuật sân khấu càng phát triển mạnh và càng tiến bộ.

Phải chăng, sự xung đột của những quan điểm nghệ thuật vừa nói trên là nguyên do sự phát triển của nghệ thuật sân khấu, theo biện chứng pháp?

Chúng ta có thể thấy có ba khuynh hướng khác nhau :

Ông Stanislavski (trong nghệ thuật kịch viễn của Mạc tu Khoa) đại biểu cho khuynh hướng thứ nhất: *tẩy diễn viên*, *tâm trung tâm nghệ thuật*. Lý luận này đặt ra cho diễn viên mà cũng do diễn viên sáng tạo ra.

Ông Meyerhold đại biểu cho khuynh hướng thứ nhì: *tẩy nhà đạo diễn*, *tâm trung tâm nghệ thuật*. Lý luận này cũng viết cho diễn viên; nhưng theo ông, diễn viên là những « tác phẩm » do nhà đạo diễn sáng tạo ra.

Ông Dantchenko đại biểu cho khuynh hướng thứ ba: *đặt sự hợp tác giữa diễn viên và nhà đạo diễn*. Lý luận này cũng viết cho diễn viên, nhưng chính là nên rõ sự liên quan mật thiết giữa diễn viên và nhà đạo diễn.

Ba lý luận ấy tạo nên ba khuynh hướng nghệ thuật khác nhau, và có những tin đồn riêng biệt cho từng khuynh hướng một.

Stanislavski đã chết, nhưng hiện nay, nghệ thuật kịch viễn ở Mạc tu Khoa vẫn luôn luôn phát huy quan điểm nghệ thuật của ông và gìn giữ những thành tích rực rỡ do ông sáng tạo.

Khuynh hướng « hình thức chủ nghĩa » của ông Meyerhold (tinh cờ phát triển trong lúc đoàn thể nghệ thuật Liên Xô bị giải tán), tuy rất sai lạc, nhưng chúng ta không thể phủ nhận thiên tài và công trình sáng tạo của ông.

Ông Dantchenko đã sáng tạo ra nhiều công trình đặc biệt và đẹp đẽ, mãi đến ngày nay, những môn đồ của ông vẫn luôn luôn phát huy lý luận của ông; lý luận ấy chưa đựng nhiều điều rất đặc sắc và hợp lý.

7) Người diễn viên phải biết thấu đáo

nghề kinh nghiệm bản thân, những tình tiết đã có dịp sống qua, tạo tác lại những tình tiết ấy trên sân khấu.

## ĐÀO DIỄN

với

# DIỄN VIÊN

\* Của HUẤA HẠNH CHI \*

P HẠM vi bài này không cho phép

nó hết được một cách tường tận ba lý luận trên. Đây, tôi chỉ đưa ra phương pháp huấn luyện và chỉ đạo diễn viên của Stanislavski để làm tài liệu. Thực ra, phương pháp của ông chỉ là sự kết tinh của những ý niệm về diễn xuất, mà cũng là sự thâu thập những di sản nghệ thuật biểu diễn của nhiều diễn viên giỏi trên thế giới. Điểm căn bản của phương pháp ấy là để cho người diễn viên tự tạo lấy hoàn cảnh và không khí mà sáng tạo ra kỹ thuật biểu hiệu những tình cảm.

Vì thế, để huấn luyện và chỉ đạo diễn viên, ông đưa ra những quan điểm sau đây:

a) — Điều đầu và chỉ đạo những thiên tài sẵn có;

b) — Bảo luyện những khả năng không phải là thiên tài. Đó là hai việc làm rất chủ yếu của nhà đạo diễn.

Còn nói về sự tự tú luyện của diễn viên, không thể không nói đến vấn đề kỹ thuật biểu diễn được. Dưới đây, tôi nêu ra những điểm trọng yếu về nghệ thuật biểu diễn của nhiều diễn viên, để những diễn viên lâm tài liệu tham khảo.

— Trách nhiệm của diễn viên là sáng tạo bản sắc của con người. Người diễn viên không những chỉ sáng tạo một nhân vật có một bản sắc do óc tưởng tượng của nhà viết kịch và nhà đạo diễn đề ra, mà còn phải sáng tạo một nhân vật có một bản sắc tùy theo óc tưởng tượng của muôn ngàn khán giả.

Tất cả sự việc, nhân vật, tiếng nói, cái mím cười... đều do người diễn viên biểu hiện; nên trước khán giả, người diễn viên trở thành một hình tượng của bản sắc con người do nghệ thuật tạo nên.

Cái bản sắc con người ấy, thường được khán giả tán thưởng hay bị khán giả căm ghét, dạng thành những nhân vật diễn hình như: Quan Công, Tào Tháo v.v....

LƯU NGHỊ định

8) Người diễn viên phải hiểu rõ những tình tiết của vở kịch và đương lối phát triển của những tình tiết ấy.

9) Người diễn viên phải « sống » trọn vẹn vai tướng của mình, « dựng » cho được bản sắc đặc biệt của nhân vật mà mình đang演.

10) Trong lúc biểu diễn, phải hiểu rõ mục đích công việc của mình, tự hỏi: « Tôi phải làm như thế nào ? Va tại sao tôi làm như thế ? »

Mười điều trên đây có thể bao gồm đầy đủ những điểm chính của phương pháp huấn luyện và chỉ đạo của Stanislavski.

Phải chăng đó là 10 giáo điều để cho những diễn viên tâm niệm ?

\*\*

C ố người, sinh ra đã có sẵn thiên tài. Thiên tài ấy, không thể học được. Nhưng cái kỹ thuật phải huy những thiên tài ấy, là điều có thể học được, có thể dạy được, mà cũng có thể đào luyện đến thành công được.

Như thế, đối với diễn viên, một nhà đạo diễn giỏi không làm ngoài hai việc: a) — Điều đầu và chỉ đạo những thiên tài sẵn có;

b) — Bảo luyện những khả năng không phải là thiên tài. Đó là hai việc làm rất chủ yếu của nhà đạo diễn.

Còn nói về sự tự tú luyện của diễn viên, không thể không nói đến vấn đề kỹ thuật biểu diễn được. Dưới đây, tôi nêu ra những điểm trọng yếu về nghệ thuật biểu diễn của nhiều diễn viên, để những diễn viên lâm tài liệu tham khảo.



ĐỜI MỚI số 80



## DÂNG MẸ

Mẹ ơi, con Mẹ tìm đi,  
Biết rằng mẹ ở nhà thì nhớ mong.  
Nắng xuân, lúa hạ, mưa đông,  
Trái bao Thay đổi vàng bông lúa mùa.  
Chiến chinh dài mấy cho vừa?  
Máu dâng lên đinh ngọn cờ thanh xuân.  
Những chiều châm châm bông khung  
Là khi sán bếp bập bùng lửa reo.  
Gió chiều ngừng lại lung đeo,  
Đàn chim sải cánh mang nhiều tình con.  
Đàn dài heo hút hoàng hôn,  
Xa vội nhớ bóng cô thôn mịt mù:  
Giồng sông nhỏ, nước lồng gương,  
Cau vươn bông sầm, lối đường quanh co.  
Hàng cây xanh ngả bên hồ,  
Làng ơi, đẹp đẽ bóng cờ yên vui!...

EM CON từ vắng nụ cười,  
Cỏ cây rêu rỉ... thôi rồi tàn hoang!  
Khẩn den ai đổi màu tang?  
Lửa chiếu quần quai úa vàng tre xanh.  
Tro tàn phủ ngập mái tranh,  
Mắt quăng, tóc rối hồn trinh ngậm hòn.  
Trong con gió thét mưa dồn,  
Mẹ ơi, con chỉ nhớ thương mẹ già.  
Cánh dài mái tóc sương pha,  
Tường xiêu, bếp tanh, căn nhà mìn mông.  
Hèo hon vò vỡ tắc lòng,  
Đăm đăm đổi mắt ngóng trông phuong trời...

CON dì tha thiết giọng dời,  
Đường vui, vui với những lời Tin Yêu.  
Con dì trong nghĩa mến trùi,  
Gặp bao nhiêu mẹ bấy nhiêu ân tình.  
Con dì vào nோo điều tình,  
Mở đường để mẹ con mình gặp nhau,  
Đâu rằng giọng tố còn lâu,  
Ngày nay gian khổ ngày sau huy hoàng.  
Cờ tưới in mái rạ vàng,  
Đàn thòn nhà lại đàng hoàng như xưa.  
Biểu tình đì trống ếch khua,  
Vườn dâu mơn mởn, lúa mùa thơm thơm.

LƯƠNG DANH HIỀN

## Em ơi! Đừng khóc mưa dầm

MUA dầm sụt sụt đêm qua,  
Đường như nước mắt nhỏ sa vẫn dài...  
Ngồi nghe giọt giọt, mưa rơi  
Trầm trầm điệu nhạc chơi voi nỗi buồn.  
Mưa rơi lạnh thăm vỗ hồn,  
Làm sao người được nỗi buồn trong tâm.  
Gọi lòng cô gái đang xuân  
Niềm thương nhớ mẹ bao năm khuất rời.  
  
Thiếu bàn tay mẹ trên đời,  
Thiếu tình ái yểm, thiếu lời khuyên  
Lắng nghe tiếng vỗng mồi mòn,  
Tiếng ru bên xóm vắng còn trong mưa:  
— “Ngồi buồn nhớ mẹ thuở xưa  
Miệng nhai cơm búng, trót l้า cá xương.”  
Cạnh lòng sao khói nhớ thương,  
Nhớ hình nhở bông huyền đường xa xăm.  
Một ngàn năm, một vạn năm,  
Bởi em vắng bặt hơi thở mẹ hiền.  
Từ đây viễn cách dời miền,  
Biết bao giờ được đoàn viên sum vầy.

KIÊN GIANG

## BÀI CA CÔNG NHÂN

NÀY anh bạn tôi ơi!  
Tôi với anh cùng chung một nghiệp,  
Hai bàn tay đem đổi miếng cơm thừa,  
Cả và nấm chui đầu trong xuồng thợ,  
Miy nặng nề như đất trời thiêng.  
  
Anh bạn tôi ơi,  
Tôi thương anh nhiều lắm,  
Tôi biết anh khổ hung rời.  
Anh đang xây lại cuộc đời  
Nhưng đời chưa thấy đẹp,  
Mà tóc đã hoa râm.  
Quanh năm suốt tháng mưa dầm,  
Tay anh quây mây cho lòng được no.

YÊN KHANH

## Dân tộc và quốc tế

Mỗi dân tộc vẫn có những đặc sắc riêng. Những đặc sắc dân tộc càng phong phú tô điểm một xã hội tiến bộ càng làm cho thế giới chú ý đến mà khám phá và học hỏi. Sự trao đổi các màu sắc dân tộc không làm cho văn nghệ một dân tộc bị tồn tại. Hình thức dân tộc làm cho hình thức văn nghệ thế giới có nhiều màu sắc. Nội dung dân tộc tất nhiên là nội dung mà xã hội đang tiến bước mãi đến con đường giải phóng chung cho nhân loại. Mỗi dân tộc trên thế giới đều có một diêm giống nhau là tranh đấu cho nền độc lập, tự do. Sự tranh đấu chân chính ấy là nội dung chung của xã hội. Thế thi nội dung văn nghệ của một dân tộc không chống lại nội dung văn nghệ của các dân tộc khác trái lại một nền văn nghệ dân tộc tiến bộ càng bồi đắp cho nội dung văn nghệ các dân tộc khác thêm sức sống hùng mạnh.

Không thể có một nền văn nghệ thuần túy của nhơn loại đứng lên trên tất cả mà không có sự tham gia trên nền tảng hợp tác bình đẳng và tự do của các dân tộc. Ngược lại cũng không thể có một nền văn nghệ thuần túy dân tộc mà không có sự giúp đỡ bằng tinh huynh đệ quốc tế của các nước khác. Chỉ có nền văn nghệ chân chính của dân tộc mới phát triển được vốn cùi trong kho tàng ngày xưa, hợp với chiều tiến bộ của xã hội. Chỉ có nền văn nghệ chân chính của dân tộc mới xây dựng cho nền văn hóa nhơn loại một nội dung xã hội giàu màu sắc, tươi đẹp. Nền văn hóa nhơn loại là tòa lâu đài mà mỗi dân tộc tức là nền tảng, là nhiều cột trụ của tòa lâu đài ấy.

Chúng ta nhận thấy nền văn nghệ Việt Nam chưa được dồi dào. Sự trao đổi văn nghệ với các nước ngoài là một lợi ích lớn cho dân tộc. Sự học hỏi nhơn dân các nước ngoài là làm cho nội dung văn nghệ dân tộc càng tiến bộ. Sự trinh bày hình thức dân tộc ra ngoài là một vinh hạnh đáng ghi trong lịch sử xã hội.

## Giá trị xã hội của văn nghệ

NHẬN thức được cái giá trị cao quý của văn nghệ, nghệ sĩ cố gắng tỏ

## VĂN NGHỆ DÂN TỘC



## DÂN TỘC TÍNH TRONG VĂN NGHỆ

ra tích cực hơn lúc nào hết để xây dựng nghệ phẩm mới mẻ cho quần chúng. Kè xứng đáng với trách nhiệm xã hội, chúng ta không thể liều lĩnh trong việc sáng tạo một sự nghiệp mới, trái lại càng phải thận trọng để tỏ rằng văn nghệ ta phản chiếu một cách xứng đáng nền văn minh của dân tộc.

Nhìn vào một bức tranh, nghe một bản nhạc, xem vở kịch, đọc bài văn, một cuốn tiểu thuyết v.v..., ta nhận ngay được trình độ văn minh của dân tộc. Văn nghệ làm cho nền văn minh thêm tiến bộ. Trái lại, văn nghệ còn lệt đẹi trong vùng u ám khung lối ra, thì làm sao có được nền văn minh tiến bộ, chân chính. Văn nghệ đối với văn minh là thế.

Văn nghệ càng tiến bộ, trình độ giác ngộ của đồng bào càng cao, thì nhu cầu văn nghệ của họ càng khát渴 và cần thiết. Văn nghệ không còn là những thứ xa xỉ nữa, mà là một món ăn tinh thần tinh tế của con người cần được bồi dưỡng. Văn nghệ đối với xã hội là thế.



Văn nghệ muôn được là nhu cầu cần thiết của xã hội tất nhiên phải từ xã hội mà ra.

Nếu văn nghệ không phản chiếu sự vật đúng với hoàn cảnh, hợp với thời thế, làm thỏa mãn được đồng bào thi văn nghệ trở thành một món hàng vô dụng, mà có khi giao thêm tai hại cho xã hội là khác.

Văn nghệ từ trong xã hội ra thành một tác phẩm tuyệt mỹ trở về xã hội trình bày trước quần chúng nhân dân dễ động viên tinh cảm họ. Văn nghệ có giá trị giáo dục con người, vì tư tưởng được diễn đạt trong một tác phẩm nung đúc cho khán giả, thính, đọc giả, một quan niệm ở đời, hoặc xấu, hoặc tốt, cao hay thấp, thanh cao hay hắc ám.

Văn nghệ mở rộng lương tri con người có đủ óc sáng suốt để nhìn và khán biệt sự vật. Vì thế văn nghệ chẳng những làm xúc động tinh cảm người, mà còn giáo dục xã hội và xây dựng con người mới.

Nghệ thuật cao, đưa con người từ cõi u ám đến vinh quang, và làm cho xã hội thay đổi từ chỗ lạc hậu đến chốn văn minh phồn thịnh của loài người...

TRUNG ĐỨC

## ĐẤT LÀNG TÔI

ĐẤT làng tôi xưa kia lúa tốt  
Khoai, sắn củ nhiều, mía ngọt, đậu xanh  
Lúa làng tôi hai mùa  
Ruộng sầu, ruộng cạn  
Gạo hôi rǎng, gạo nếp, gạo nhe,  
Đất làng tôi  
Không cần phân bón  
Đất có cây cổ cuốc  
Cố trĩa cố trồng  
Cố công anh cù đợi  
Thì được mùa... ấm no...  
Cây lèn đất ú nhưa  
Bừa qua đất mìn liên  
Nhà tôi no lối đất hiền  
Mà nhà có gác láng giềng cũng no  
Rúa mà chờ về làng  
Ai bỏ ruộng hoang  
Xưa tiếng đất làng  
Đè chờ khô can  
Nứt nẻ, cổ mọng lan tràn...  
Đất làng tôi đã chết  
Vì nhớ bác đi cày  
Nhớ o di cấy đã dày công phu  
Nhớ cả con trâu  
Vì rặng bồ luống cày sâu  
Vì rặng phụ bạc với mâu đất tưới  
Xưa kia lúa thắm một trời  
Mà chờ cổ mọc tàn đồi đất thơm..

PHONG SƠN



— Đì ra ngay ! gái làm tiền có khác.



— Tôi xấu hổ lắm



— Thế thì... Văn đi nhé

(Xem Bời Mới từ số 74)



LOAN.— Chuyện gì mà cô giữ bí mật thế ?

HỒNG (ngã người ra phía lưng ghế cười).— Cô tò mò thế ? (nhìn Tâm) Nhưng các câu chuyện ấy có phải để nói trước mặt nhà sư đâu ! Vừa rồi đi ngang qua tôi nhà sư đã quay mắt đi. Tôi đoán ra là em anh Minh, tôi phát tức lên vì trưởng là khinh bỉ tôi... (Hồng nhìn Tâm đang trong mình mầm cười lắc đầu). Có phải tôi làm cho ông sợ không ?

TÂM.— Không đâu chị ạ.

HỒNG (cảm động trước thái độ dịu hiền của Tâm).— Không hiểu thế nào mà gấp ông tôi bằng lòng lắm...

LOAN (đến gần Hồng).— Thế là bây giờ chúng ta đều vui vẻ cả.

HỒNG (vẫn nhìn Tâm).— Anh Minh thường có nói chuyện với tôi về ông. Trước tôi vẫn nghĩ một người như ông chắc là phải khinh tôi lắm. Nhưng tôi chưa thấy ai có cái nhìn hiền lành như ông... (Vui vẻ) Hôm nay tôi cũng dám ra lây sự hiền lành đó. (Với Loan) Vậy cô muốn nói chuyện gì thì nói đi, vì tôi cũng sắp đi đây.

LOAN (đến vỗ vai Hồng một cách ngượng ngáp).— Tôi vẫn tự nhủ là thế nào chúng ta cũng thỏa thuận với nhau mà.

HỒNG.— Tôi không muôn lâm thiệt hại đến ai nữa cả. Nếu tôi có không phải đối với cô thì tôi hứa xin sửa đổi lại. Sứ đi trước đây tôi ác, vì tôi đã đau khổ nhiều.

LOAN.— Cô đã đau khổ đến thế ư ?

HỒNG.— Chuyện cách đây đã năm năm rồi ! Tôi bằng lòng quên đi tất cả, vì người ấy đã trở về.

LOAN.— Ai trở về ?

HỒNG.— Tân... Cô không biết Tân đâu ! Người yêu đầu tiên của tôi ấy mà... Khốn nạn, hồi ấy, lúc hắn bỏ tôi đã đi lấy vợ, tôi trưởng đã đâm đầu xuống sòng rồi, nếu không có lão chủ nhà bắt đem tôi về...

LOAN.— Ông ấy đã lấy cô về làm vợ ?

HỒNG.— Nhưng tôi vẫn nhớ đến Tân. Trong năm năm trời, tôi vẫn ôm ấp mỗi hận đó. Đêm đêm, âm thầm khóc một mình, nhiều hôm thức suối sáng, ray rứt nghĩ tôi chuyện trả thù con người bạc tình kia.

LOAN.— Tôi hiểu cô lắm... Tôi hiểu cả mối tình thiết tha của cô.

HỒNG.— Rồi tôi đâm ra làm tiền, hết sức tàn nhẫn, đem nhân sắc của mình ra để làm khổ người khác... Nhưng mà tôi vẫn khốn khổ, đêm đêm vẫn nghiến răng khóc hận, như hồi năm năm trước, lúc bị người yêu phụ bạc.

LOAN.— Thế nghĩa là luôn luôn cô vẫn yêu thương người cũ, cô chỉ yêu thích có một người ấy thôi !

HỒNG.— Có lẽ tôi thích trả thù thì đúng hơn... Bất ngờ tôi được tin may mắn là Tân đã mất vợ ! Năm năm chờ đợi khóc lóc, đau khổ ngầm ngầm của tôi không đến nỗi vô ích.

Tân muốn gặp lại tôi. Nghĩ tôi chuyện cũ, tôi mời lôi kéo Minh theo...

LOAN.— Cô lôi kéo Minh theo để làm gì ?

HỒNG.— Để trả thù... để ngăn tôi khỏi vồ vập đối với Tân. (Loan đưa mắt cho Văn, Hồng bắt gặp, thần nhiên nói tiếp). Ông cụ Minh cũng sẵn dồn tôi. Thử có vui không chứ... Lão chủ nhà hát lại khuyên tôi nên chọn lấy ông cụ, bắt ông cụ bỏ tiền ra, cưới về, chứ theo Minh thì chẳng có đồng nào đâu. Thật thế. Nhưng tôi không thiết đến tiền. Tiền tôi không thiếu. Mà tôi vẫn thích Minh... Minh đẹp, da tunh... kề xa Minh thì cũng ưng. Tân lại hẹn gặp tôi tối nay...

LOAN.— Cô đã nhận lời rồi chứ ?

HỒNG.— Tôi cũng chưa biết tình ra sao nữa ! Tôi sẽ gặp lại Tân... nhưng còn Minh, nếu biết tôi bỏ rơi thì Minh ra sao thế nào đây ? Đối với Tân, tôi có còn tình nghĩa gì nữa không ? Tôi có nên tha thứ không ?

TÂM.— Chị đã tha thứ rồi.

HỒNG.— Thế thì tôi đi gặp Tân vậy... hết thương yêu thì còn thù oán. Đến lượt tôi phải làm cho hắn mê mệt, điên cuồng, khốn khổ, khóc lóc vì tôi ! (gục đầu thầm thút).

LOAN (đến ngồi ở thành ghế, vỗ về Hồng).— Thời, chuyện đã qua rồi, oán thù làm gì nữa, quên đi là hơn... Bản chất cô vốn là người tốt..

HỒNG.— Tôi không phải là người tốt. Tôi đã làm cho Minh yêu tôi để đưa, để bắt Minh phải thất vọng...

LOAN.— Nhưng bây giờ thì cô cứu được Minh rồi.

HỒNG.— Vì tôi Minh bỏ đi ?

LOAN.— Cô làm cho Minh tỉnh ngộ, nói cho Minh hiểu...

HỒNG.— Là Minh yêu cô ?

LOAN.— Là cô yêu một người khác, và bây giờ nay chỉ là chuyện xưa.

HỒNG.— Nếu thế thì làm cho Minh buồn lắm ! Cô muốn cho Minh phải đau khổ sao ? Cô tưởng tôi ác đến thế ư ?

LOAN.— Nhưng mà cô đã hứa với tôi...

HỒNG.— Không, không, tôi không hứa gì cả. Đừng nói là tôi đã hứa hẹn gì với cô. Cô chờ nghĩ thế...

LOAN.— Thế vừa rồi cô đã nói là...

HỒNG.— Tôi nói gì ?

LOAN.— Cô nói sẵn sàng sửa đổi...

HỒNG.— Phải, phải... Tôi cũng muốn là đã hứa với cô gì rồi... Nhưng mà bây giờ tôi nhớ lại là tôi vẫn thích Minh. Một người đàn ông như Minh, muốn bỏ cũng không phải dễ dàng... Mà tôi thi lính khi lại bất thường... (Loan tức tối quay đi. Hồng bước theo dịu dàng) Nghi đến anh ấy đã khốn khổ vì tôi ghen nèn... tôi không nỡ đoạn tuyệt, thi làm thế nào bây giờ.

LOAN (khó dỗi lòng được nữa).— Còn muốn cho tôi phải nán ní đến nước nào nữa ?

HỒNG.— Ấy, cô chờ voi tức giận thế, mắt đẹp đi. Thời, xin lỗi nhé... Nhưng mà muốn cho Minh trở lại yêu cô, thì cứ bao thẳng với anh ấy... chờ đừng mong gì ở tôi (cười khanh khách).

LOAN.— Thời, im đi.

HỒNG.— À, cô trưởng mời tôi đến đây rồi ngọt du dỗ tôi được hẳn. Thưa tiểu thư, tiểu thư lầm mắt rồi ! (Phá lèn cười) Bè rồi tôi kể chuyện này lại cho Minh nghe. Tha hồ mà cười !

LOAN.— Đi ra ngay ! gái làm tiền có khác.

HỒNG.— Tôi là gái làm tiền, phải rồi. Nhưng còn tiểu thư, tiểu thư có biết ai một hôm đã tự mình dâng xác đến, hiến trình tiết cho một anh chàng sinh viên để đòi lấy bốn ngàn đồng bạc không ? (Loan giật dù xông về phía Hồng. Văn ngắn lại Hồng vẫn cười ngạo nghễ). Chính tự miệng vị hôn phu của tiểu thư kể lại cho tôi nghe ở trong quán rượu đấy.

TÂM (dịu dàng nói với Hồng).— Thời đi đi.

HỒNG (với Tâm).— Tiểu thư muốn lén mặt với tôi đây, tôi trả lời xong rồi. Bây giờ tôi đến với Tân. Anh có gặp Minh thì bảo hộ là tôi nhắn lời chào nhé.. Tôi không bao giờ quên lời anh đã gọi tôi bằng chị.. Nói với Minh là tôi cũng không bao giờ quên anh ấy đâu. (Ra)

LỜI V

LOAN, VĂN, TÂM

VĂN.— Bấy, Loan thấy chưa ? Không hiểu Loan nghĩ thế nào mà nhẫn cỏ á đến đây !

LOAN (hai tay nâng đầu, mắt ráo hoãnh, dạng chua xót).— Tôi xấu hổ lắm... (Văn và Tâm im lặng nhìn Loan. Một lát). Hai anh về đi. Tôi xấu hổ quá chừng... (Văn và Tâm định đi). Hai anh ở lại đây đã... (Đứng lên). Tôi không còn biết là tôi có yêu Minh nữa không... (Tâm cố cùi chỏ định nói). Nhưng tôi nhất quyết thế này : Nếu Minh có lấy nó, tôi cũng không bao giờ bỏ Minh, không bao giờ, các anh nghe chưa ? Rồi Minh sẽ hiểu tôi là người như thế nào. (Không nhìn Văn, giọng đau đớn) Tôi mong rằng Văn đồng ý với tôi chứ ? (gục xuống nice nở, Văn quay đi).

TÂM.— Chị Loan, vừa rồi tôi có nói là chị phải cứu anh Minh, tôi lầm, tôi không biết rằng chị đau khổ quá...

LOAN (ngắng lèn).— Không, có gì đâu... Chẳng qua tôi có hơi mệt... mẩy đèn rồi mất ngủ... không can gì đâu... Có Văn với Tâm ở đây, tôi thấy vững lòng lắm.

VĂN (giọng nói hơi nghèn nghèn).— Tôi nay tôi đi. Thanh! LOAN (hoảng hốt cố điểm tĩnh).— Anh đi Thanh! ngay tôi nay ?

VĂN.— Đã nhất định rồi.

LOAN.— Văn không nói trước cho tôi hay... Văn đi độ. ngọt thế...

VĂN.— Tôi không thể nán lại được nữa.

LOAN.— Thế bao giờ anh về ?

VĂN.— Chưa biết được.

LOAN.— Thế thì... Văn đi nhé.

Im lặng. Tâm nhìn Văn rời Loan không dám nói ra. Loan đứng yên. Văn từ từ lại gần.

VĂN.— Thời, Loan ở lại... gắng mà đương đầu với tình thế Loan muốn gây lên nhé.

LOAN (giọng nói run run).— Chúc Văn đi vui vẻ... tôi cũng mong được vững lòng theo đuổi việc mình đã định.

Văn đi được vài bước.

TÂM.— Anh Văn, dừng đi ! Tất cả vừa rồi đều là lỗi trả hết... Anh không nên đi !

VĂN.— Thế tôi ở lại đây làm gì nữa ?

TÂM.— Anh hãy để cho chị Loan có thời giờ suy nghĩ lại. VĂN.— Chị không nghe Loan đã quyết định ra sao à ?

TÂM.— Đó chỉ là ý tưởng trong một giấc lát thôi.

VĂN.— Ý tưởng trong giấc lát nhưng quyết định cả một đời,

(Còn nữa)

# TRẠM CƠM HỒNG

Nguyên văn của PALAGUMMI PADMARAJU (Ấn-Độ)  
Bản dịch của GIANG TÂN



**T**RỜI nỗi giòng nên chuyến xe hôm đó trê nhiều quá. Leo lên toa hạng nhẹ, Rao nghĩ đến sự tiện nghi trong ngôi nhà của chàng, phòng làm việc của chàng ngăn nắp sạch sẽ với chiếc bǎn đánh véc-ni hồng hồng, trên bàn, có cây đèn với tim đèn màu xanh xanh. Trên chiếc ghế hành lót nệm, chàng đã ngồi hàng giờ ngâm cảnh gia đình êm ấm, ngắm những hình vóc trong nhà rất vừa mắt chàng. Vợ và bốn đứa con, hai trai, hai gái ngồi ở chiếc trường kỷ. Ngắm cảnh ấy, chàng cũng tự đắc lắm rồi.

Ba buồng kia đã có người chiếm. Họ trái chân lên nệm. Rao cũng chẳng buồn để ý. Tự nhiên, chàng có ác cảm với mấy hành khách họ. Chàng cũng muốn tìm một toa khác, nhưng ác thay anh phu khuân đồ đã đưa chiếc vali, mền, và dù của chàng lại đây, hơn nữa tàu cũng sắp chuyền bánh, Một hành khách xếp một góc mền lại có ý nhường chàng một chỗ ngồi. Chàng lầm bầm hai tiếng cảm ơn rồi chàng lẳng lặng thửng đi ngủ qua mây toa bên cạnh.

Cả thảy bốn toa, chàng thấy rõ mồn một, tuy rằng hơi xa chỗ chàng đứng. Giày dép, họ đẽ lung tung trên gác. Áo vét tông, sơ mi, quần dài, họ treo lồng thòng vào móc. Tất cả mặc đồ ngủ. Hai buồng ngủ gần cửa sổ cũng do hai anh chàng tiêu tốt vô danh nào đã có tuổi chiếm mất. Buồng giữa, một cặp trai gái còn trẻ choán. Trong họ có vẻ là một cặp vợ chồng mới cưới.

Khói thuốc lèn ngọt cả toa tàu. Bao bức lấm!

Chàng có một nhận xét riêng của chàng về khói thuốc ở trên tàu, nhưng rồi đầu óc chàng lại rối ren trăm ngàn ý nghĩ. Năm mươi năm sống trong nghè, thành công cũng nhiều, bây giờ chàng có thể nghỉ ngơi và ngắm lại chàng đường đã qua. Nghè trạng sư của chàng đã rèn đức cho chàng một kỹ thuật trong nghệ thuật ăn nói, bắt cứ một vấn đề gì, chàng tra nghe giọng nói của chàng lấm. Hiện nay, chàng đã về hưu nhưng chàng thường di diễn thuyết luân. Chàng sắp đi xa để dự một cuộc nói chuyện trước nhân viên một hội gọi là hội những nhà hữu thần luận.

Gió nỗi lên quật mạnh vào mặt kính toa xe lửa. Trong toa bỗng tối đèn tuy còn sóm. Anh chàng ngồi cạnh, ló mũi qua cuốn tiểu thuyết hỏi chàng mấy giờ.

Rao nghĩ một chốc, mặc dầu chàng có mang đồng hồ deo tay rờ, chàng mới chậm rãi trả lời:

— Tôi chắc là ba giờ.

Anh chàng bên cạnh lại lên tiếng:

— Nhưng tại sao, trời tối sầm lại thế này?

Rao không nói nữa lời nhưng nhìn kỹ vào khuôn mặt anh chàng một hồi lâu. Anh chàng cũng trạc tuổi với Rao. Nhưng Rao lại tự hỏi: Ở cái tuổi ấy, sao lại thích tiểu thuyết trình thám đến thế nhỉ? Rao nhất quyết anh chàng này còn nhiều tuổi hơn nữa.

Chàng tự đắc về sức khỏe của chàng lắm. Vợ chàng trông già hơn chàng nhiều. Chàng cũng thích có lâm người bảo vợ là chị cả hoặc là mẹ của chàng. Sự thật chàng không có vẻ một ông bố có đứa con hai mươi lăm tuổi. Đứa con ấy lại đang nối nghiệp của cha. Ít người được khách hàng thú vị như khách hàng của chàng. Chàng không yên lòng mấy.

Tàu ngừng lại ở một ga xép, cánh cửa toa bứt phá với một tiếng động kinh hồn. Gió và mưa luồn vào trong toa. Một người đàn bà áo quần rách mướp, ướt như chuột lột, khấp khểnh bước vào, miệng không ngọt cầu khẩn van xin. Mụ cũng chẳng để ý đến mọi người. Đóng cửa lại, mụ thu mình trong một góc, áo quần uất nhô từng giọt.

Lão kia cắn nhăn, vẻ mặt giận dữ:

— Bà không biết ở đây là toa hạng nhì à?

Người đàn bà trả lời:

— Ông cũng không nên nặng lời trách một người đàn bà khổ sở như tôi đến chiếm một góc nhỏ trong toa này. Ôi các ông! các ông là bố của bao đứa trẻ xinh đẹp, các ông có thể bỏ một đồng hào nhỏ bố thí cho con mẹ này! Nô sắp chết doi dày. Các ông giàu và sung sướng, các ông là những nhơn vật chức tước quyền cao, có lẽ nào các ông để cho con mẹ này chết doi?

Rao nhìn người đàn bà. Chàng nhận thấy trong cặp mắt của mụ một tia sáng làm cho chàng dễ ý. Lòng chàng nảy ra một ý phản kháng về hành vi của mụ. Mụ trạc ba mươi tuổi, không đủ ăn, nhưng chắc chắn mụ không đến đòi chết doi. Hình như mụ tự tin ở mình lầm. Rao thương hại những người nghèo khổ, những kẻ khánh tận, nhưng chàng thẳng thắn phản đối nghiệp ăn mày. Khi mụ này đến gần chàng ngửa tay đòi bố thí, chàng từ chối không nề nại làm cho mụ quay lưng ngay lập tức mà không dám kêu rêu nữa. Mụ quay lạy dưới chân ông già. Lão quay lại mỉm cười một cách khó chịu:

— Ôi! Đi ngay mà!

Mụ than van:

— Xin ông đừng nói như thế ông ơi! Lòng ông không thể quá tàn nhẫn như cái ông ngồi phía sau tôi đây. Thật ông ấy không có một chút lòng thương hại đến người nghèo khổ. Ông thử nghĩ: ông ấy có thể nào từ chối day dày đối với một người đàn bà khổ nạn và nghèo khổ như tôi được ư?

Mụ bắt chước lại giọng của Rao. Chàng nghĩ như thế là mụ hẳn xược với chàng lắm nhưng chàng chẳng biết làm gì hơn. Chàng chỉ biết nhìn chăm chằm vào mắt mụ. Lão kia trống cúng có vẻ khó chịu. Lão lưỡng lự, nên vắt một đồng bạc ra để được yên lặng hay là cứ để mụ kêu rêu bên tai. Lão van xin mụ để lão yên, lão biết gắt như vậy là không nên, và người đàn bà bắt đầu khóc tít tít.

— Tôi vào cái toa này là tưởng rằng những người giàu có không để cho tôi phải chết doi. Tôi tin rằng, tôi sẽ tìm được một miếng gì để lót lòng. A té ra,

nhiều người nghèo khổ ở toa hạng ba lại quãng đại hơn. Chính họ mới biết cái lòng dạ đau khổ của tôi và lòng họ còn biết thế nào là thương hại người nghèo.

Người đàn bà này trở nên điềm chính bắt mọi người chú ý vào. Anh chàng ngồi cạnh Rao tạm ngừng đọc tiểu thuyết, chăm chú nhìn mụ. Anh chàng ngạc nhiên hỏi:

— Thế mụ ở đâu đến?

— Thưa ông, không ở đâu đến cả. Những người giàu có nhu ông mới có gia đình, nhà cao cửa đẹp, có tôi từ để đuổi kẽ hành khát. Một người đàn bà khổ như tôi có chỗ nào gọi được là cửa tôi?

Anh chàng nói bằng tiếng Anh với Rao.

— Ấy! Mụ này ăn nói vĩnh lam!

— Đừng dùng tiếng Anh nói xấu tôi các ông ơi! Tôi khổn khổ lắm!

Ngoài trời, tối mù mịt. Gió vẫn rít từng cơn. Chiếc tàu bò chậm như rùa. Rao đã gần đến ga, chàng ao ước có một vài nhân viên trong hội «Những nhà hữu thần luận» đón chàng ở sân ga. Chàng tự hỏi, làm sao chàng mang được chiếc valy của chàng. Gió kèm



nhiều diều giòn dữ, cây cối đổ xuống rào rào. Người đàn bà lại ngồi trước cặp vợ chồng mới cưới và diễn trở lại tấn bi kịch.

— Trước thầy, trước cô, xin cô thương hại đến tấm thân nghèo khổ này đang cầu xin cô nói hộ với thầy bố thi cho một đồng xu. Ôi! Sao cô lại quay mặt? À, cô sẽ gày gò với thầy đấy. Thầy hút nhiều quá! Cô đừng để thầy hút nhiều như thế! À! Cô cười rồi!

Chàng thanh niên cũng phi cười:

— Tại sao mụ không đến ở với chúng tôi và làm việc cho chúng tôi? Mụ sẽ được ăn uống cần thận, mụ sẽ có quần áo đẽ mặc.

— Thời cho mụ cái gì đi, và mụ đẽ chúng tôi yên một chút.

Người đàn bà tiếp lời:

— Tôi biết cô là người nhân từ lắm. Bởi thầy cho tôi một cái gì mới được. Tôi không dám quay rày thầy nữa. Tôi biết thầy cũng giàu lòng nhân từ lắm kia mà!

(Còn nữa)





# GIA ĐÌNH VÀ HỌC ĐƯỜNG

tác này mà có thể tránh khỏi.

2.— Nhơn khi bàn đến sự hợp tác, ta nên xem qua phận sự của kẻ làm cha mẹ học sinh phải như thế nào. Đoạn ta nói qua vai tuồng của giáo chức trong vấn đề tâm lý này? Từ ngàn xưa ta đã thường nghe danh từ «gia giáo». Do hai tiếng ấy, người ta há chẳng thừa nhận một cách giáo tiếp trách nhiệm của kẻ làm phụ huynh ư? Nếu cha mẹ không thành thật cộng tác với thầy, thi không thể nào đào tạo một đứa trẻ có giáo dục hồn hôi được.

Phụ huynh học sinh, chẳng nên bỏ phế con mình cho giáo viên và



Trả lời thư ngày 1-10-53  
của

## Nhóm học sinh

(150 người)

Các em,

Bức thư của các em làm cho anh rất cảm động. Anh xin nhận những lời khích lệ của các em, và rất tiếc là không thể đăng báo được những lời lẽ của các em.

Tranh thủ quyền lợi quốc gia phải là công tác của toàn dân. Phản anh chỉ có nêu cao lập trường để cho người khác xét đoán và tích cực tranh đấu.

Công cuộc tranh đoạt chủ quyền có nhiều giai đoạn. Sở dĩ có điều làm cho các em bất mãn và thắc mắc cũng vì chúng ta chưa vận dụng chủ quyền đầy đủ. Một khi giải quyết dứt khoát vấn đề độc lập thì quốc dân sẽ có đủ quyền lực mà tổ cáo kẽ lạm quyền. Chứng ấy công cuộc tranh đấu sẽ hướng về mặt cải thiện xã hội và nội chính.

Các em cũng nên lòng. Đã có lần anh nói phải gör rõ ràng giai đoạn. Mong rằng các em hiểu cho, và hẹn sẽ gặp nhau trong một trường hợp thuận tiện hơn.

TRẦN VĂN AN

quá ý lại vào trường học. Nếu xét cho kỹ ra, thi mỗi ngày, trẻ con ở trường học vẫn ven có 5 giờ đồng hồ. Trong thi giờ ấy, với một lớp học trên 50 đứa, giáo viên làm sao lo cho thấu đáo từng đứa được! Trái lại, trong khi đó, một phần lớn thi giờ, học sinh chung sống với gia đình. Vẫn lại, không ai biết con cho bằng cha mẹ. Ảnh hưởng gia đình vẫn co sức mạnh hơn ảnh hưởng của học đường. Chương trình học chính tuy hoàn bị, giáo viên đều có cố gắng và tận tâm, nhưng ở nhà cha mẹ lại chèn mảng thi sự học của trẻ cũng không kiến hiệu. Đây là một vài hành vi nhỏ nhất mà phụ huynh không thể bỏ qua khi biết lo cho con mình.

A./ Chúng ta nên nhắc nhở trẻ em học hành. Mỗi chiều, sau khi cơm nước xong, ta lấy tập vở chúng ra xem. Chỗ nào nó sơ sót, nên chỉ rõ thêm. Bài nào không hiểu, ta các nghĩa lại rành rẽ. Dù bận công việc gì, ta cũng nhìn ra ít phút cho chúng. Trong khi chúng học bài, ta

nên tránh sự ồn ào, trọng sự yên tĩnh cần ích cho con. Mỗi tháng, ta lật tập báo cáo về học lực hàng tháng của chúng, coi trong ấy thầy có chỉ dạy gì, mách bảo điều chi. Ta lại còn lo miếng ăn, thức uống của chúng. Khi nào trẻ con đủ sức để theo kịp chúng bạn, thi chúng thấy vui và thích đi học. Trái lại, nếu chúng bị liệt vào hàng dở, chúng sẽ thối chí, chán nản và thường sanh ra trốn học...

B./ Ta lại cần lui tới với thầy, hỏi han đến sức khỏe của con em, cho thầy biết những tánh tình và những khuynh hướng của chúng. Những lúc rảnh, nên cùng thầy bàn về vấn đề giáo dục của con em. Ta có thể tự vi như người nuôi bệnh, cần phải cho bác sĩ biết rõ căn bệnh và triệu chứng, để bác sĩ tìm một phương thuốc công hiệu.

C./ Ta cố tránh đứng có phạm vào những sự mâu thuẫn, đứng có «trống đánh xuôi, kèn thổi ngược». Hai bên học đường và gia đình đứng có chỉ trich lẫn nhau. Trái lại, hai đảng cùng bỗ khuyễn lấn cho nhau, ngõ hầu thu hoạch kết quả mà hai đảng trước muôn. Về mặt tâm lý, nếu phụ huynh vô tình tỏ ra trước mặt học sinh, những thái độ bất nhã với giáo viên,

làm cho giáo viên mất uy tín đối với nó.

Một khi trẻ con không còn có ý cám phục thầy, tin tưởng vào lời nói của thầy, thi sự nguy hại không phải nhỏ. Kể làm cha mẹ có biết đâu, khi học sinh nghe cha mẹ trách móc thầy hoặc có những lời biếm nhè thầy, đầu trong lúc vắng mặt thầy cũng vậy, chúng sẽ đau đớn buồn tủi. Đối với trẻ con, thầy là người hoàn toàn. Cái gì của thầy bảo là đúng, những lời nói của thầy lúc nào cũng có lý. Có nhiều trẻ tin lời thầy hơn là lời của cha mẹ dạy. Vậy cha mẹ học sinh nên biết lợi dụng cái điểm tâm lý này, tạo cho thầy cái uy tín cần thiết để cho thầy dễ bề thi hành nhiệm vụ của mình.

Nói về sự hợp tác này, một nhà văn Việt Nam có bảo: «Uy tín của học hiệu cần phải tựa vào sự cộng lực của gia đình. Phụ huynh nên đề ý đến trí dục, thể dục và đức dục của con mình, nên hiểu rõ cái thiêng chúc khó khăn của nhà «gỗ đầu trẻ» mà giúp đỡ giùm để cho kết quả được tốt đẹp.»

3.— Vai tuồng của giáo viên. Về phần giáo viên, dễ khơi mào và khuyến khích sự hợp tác của phụ huynh học sinh, thầy cần biết tạo ra những hoàn cảnh thuận tiện:

A.— Về mặt kỹ thuật: Thầy nên đề đặt trong sự quở phạt trẻ em. Nên biết tùy trường hợp tùy bản tính của trẻ. Có nhiều phụ huynh thật tâm muốn thầy răn he quở phạt con mình để cho chúng chóng giỏi. Trái lại có những gia đình, vì hiềm hoi, thường cưng con không muốn cho chúng bị đòn vọt, hoặc bị phạt nặng nề. Với những người sau này, một khi trẻ em bị đòn, thường có sự bất mãn, gây đòn xích mích với thầy và sự ác cảm với học đường. Giáo viên nên khéo dùng tập báo cáo học lực hàng tháng của học sinh. Trong tập này, thầy ghi học lực, sự tiến hóa, hạnh kiểm và năng lực của học sinh cho cha mẹ chúng hay.

C.— Về mặt cá nhân, thầy nên sẵn sàng giúp đỡ phụ huynh một khi họ sở cậy đến thầy. Bao nhiêu điều ấy, tuy rất tầm thường, nhưng có ảnh hưởng rất lớn. Thầy gày được cảm tình với anh em ở thôn quê. Họ sẽ vui lòng đền đáp tấm thân tình của thầy bằng sự cộng tác của họ đối với trường học.

Kết luận: Một khi phụ huynh và học đường hiểu nhau, hiệp tác với nhau, thi nhiệm vụ của giáo viên sẽ trở nên nhẹ nhàng, mà tiền đồ học vấn của trẻ em sẽ được rực rỡ lắm vậy.

HIỀN S/NH



Làm sao tránh cãi lèo  
trong gia đình?

(tiếp theo trang 45)

người chồng mà tôi chắc là khó tính nhất đời, bảo gì thi phải làm nấy... Nhưng tôi cứ vui vẻ nghe lời theo, chờ lúc bình tĩnh, mới nói qua cái lợi, cái hại, rồi hỏi anh ta thấy ý của mình đúng không, hoặc mình gợi chuyện ra cho anh ta so sánh việc này với việc trước, cảnh này này với cảnh một người khác đã làm như vậy mà thất bại.. thi anh ta bình tâm, mà đê nhìn nhận chỗ hấp tấp, thiếu sót của mình.

Cũng trong câu chuyện các bà伯伯 chồng mình sai, có người khuyên:

— Làm sao cho gia đình êm thắm hơn là thông lý, thỏa được lòng tự ái, cái hon chồng mình. Nhường nhau người đàn ông, biến cho người đàn ông cả cuộc đời mình còn được, nay nhijn một chút để giữ hòa khí, thiệt gì đâu?

Cho nên, muốn giữ hạnh phúc gia đình, các bà伯伯 vợ có tính tự cãi lý, chỉ muon thấy lè phải về mình, luôn trách mắng chồng là dễ gây mồi bắt hỏa trong gia đình, dầu cho lỗi về người chồng cũng vậy.

TRƯỞNG TUYỀN

## BÁN

**Phố lầu mới cắt**  
**Đặt cắt phố lầu**  
**hoặc trệt.**

— Phố lầu mới cắt bán luôn đất, tại đại lộ Trần Hưng Đạo (Bld. Galliéni).

Có đèa, nước; trên dưới đều lót gạch bông. Kiến trúc kiều mới, toàn cắt bằng gạch thẻ và bêton armé.

\*\*  
**ĐẶT CẮT PHỐ LẦU HOẶC TRỆT**  
Đèa, nước, gạch bông (bán luôn đất) tại đường ngang Trần Hưng Đạo.

Giá rẻ, cắt chắc.

Không có nhiều cản, nên đặt sớm.

(Không nhận trung gian)

Xin hỏi tại nhà báo «Đời Mới»  
117 đại lộ Trần Hưng Đạo Choquan



MUA năm ấy, tôi còn nhớ lâm, các anh các chị ơi! Tôi hả hê sung sướng vô cùng khi các anh meo mieng đai gánh lúa lên vai và bước lén bờ để một cảnh khó nhọc, lòng tôi trống trải thênh thang... Gió chạy lén khắp người tôi. Những gốc lúa như còn luyện tiếc lòng tôi năm rạp xuống nghe hơi ấm của người tôi.

Chao ơi! Chắc chắn rằng ai cũng thương tôi, trừ mến tôi lâm, Cò chưa mọc đầy đường mà bác Hải đã ra phát dọn. Tôi có cảm giác khoan khoái như người vừa mới hót xong đầu tóc. Có mấy cô cậu học sinh trên tinh vè làm gì đó không biết, à! Mùa ấy nghỉ hè.. Họ đánh nhau bút tắt đến lâm bết hết những bộ áo quần mới và chot rách cả những bàn tay non nớt. Trông họ nhăn nhó một cách vui thích mà tôi cảm động quá.

Không ngày nào họ rời tôi, họ ôm nhau vật lộn trên người tôi, đào bới những hang nhỏ để bắt những chú dế mèn.

Đến nay, thì tôi sạch sẽ rồi. Tôi đã biến thành một sân vận động. Tôi hành diện quá. Tôi biết người tôi đẹp lâm. Cò non xanh đan lên người tôi để đón những bàn chân của các chú mục đồng đến đây đá bóng. Tôi sướng rân lên khi họ chạy ủa đến bên tôi, nhào lộn trên người tôi mà hò hét:

— Chỗ này tốt lắm bây ơi! Rộng rãi và bằng phẳng hơn cả.

— Ủ! thôi đá đi bây. Chạy không đau chân mà rủi có té cõng êm...

Nhưng buổi chiều ấy, tôi vui lòng đón gió muôn phương, tiếng cười như nắc nẻ, tiếng trâu nhai cỏ sàn sạt trên bờ đê. Tôi ngửa mặt nhìn lên trời xanh bao la và lắng nghe tiếng sáo diệu run lên trong gió.

Đêm đến chắc các anh các chị tưởng rằng tôi lạnh lâm. Không đâu. Sương rơi, thấm vào lòng tôi mát quá, lòng tôi chứa đựng một hơi nóng, một sinh lực muôn đời kia mà. Sáng trăng, tha hồ các chú dế mèn than ván mối sầu vạn cõi. Tôi không cõi độc lâm đâu. Những âm thanh rất gần tôi ấy không gây cho tôi một xúc động nào cả. Tôi đang lắng nghe những cái gì làm cho tôi vui sướng. Chao ơi! Mấy chị hò hò hay quá. Qua lùy tre xanh, tôi nghe giọng chị Bé quen thuộc hò giã gạo. Tiếng chày rơi thỉnh thoảng mạnh lên người tôi làm cho tôi hồi hộp. Các anh các chị làm việc siêng năng quá. Những bông lúa vàng mà tôi ôm ấp bấy lâu, bây giờ họ đang ra công đap, xay, quạt, giã để tạo thành hạt gạo quý báu nuôi sống họ hay đem bán cho đồng bào họ ở muôn phương...

Tôi dám chắc rằng tất cả đều do công lao của tôi mày tháng trời chịu đựng.

Một niềm vui tràn ngập hồn tôi...

Đêm ấy tôi không nằm yên. Tiếng súng ở đâu nhiều quá. Đạn bay xé không gian làm cho tôi ròn ròn. Tôi mong

chờ mai sáng thì đêm lại càng dài. Lần đầu tiên, tôi thấy đời tôi cô quạnh. Tôi nghe dân làng bận rộn xôn xao mắng hôm trước mà lo sợ. Khói lửa sẽ lan tràn đến đây, đến thôn xóm thân yêu của các anh các chị. Tôi liên tưởng đến một ngày mai nhà cửa tan hoang, các gia đình thân yêu của tôi trong ấy phải bồng bế nhau ra đi. Tiếng súng vẫn nồ dề...

Cho đến khi, vùng dương lô dạng nơi chân trời. Ánh sáng tràn lên người tôi xóa tan những màu sắc, âm thanh cùng những ý nghĩ rùng rợn của tôi đêm vừa qua. Tôi sực nhớ và thấy sung sướng chờ đợi. Theo lời bác Hải thi hôm nay các anh dem trâu ra cày. Tôi vui lòng chịu đựng những đường cày, những bước trâu đi sau những ngày yên nghỉ, và rồi đây sẽ trải lòng ra ôm áp những hạt giống gieo xuống người tôi. Tôi sẽ hứa hẹn một mùa sau no ấm nữa...

Nhưng chờ mãi chờ hoài... sáng, trưa, chiều tối. Dân làng vắng bóng và các anh các chị cũng không đến với tôi. Những ngày sau cũng vậy.

Trời ơi! có lẽ các anh các chị đã ra đi từ cái ngày súng nổ... xa lâm rồi. Tóc trùm lên xù sỏ. Tôi đau đớn lắng

nghe tiếng nhà cháy cùng những tiếng kêu la từ những làng trên đưa xuống. Những ngày ấy, tôi nằm lặng nhìn những đoàn người gánh gồng diu dắt nhau chạy xuôi về phía cổng làng rồi mất hút. Không ai thèm ngó đến tôi nữa. Tiếng súng vang rền xáo trộn những ngày thanh bình của họ và đưa họ lưu lạc bốn phương trời.

Những đêm dài rùng rợn đã đến với đời tôi. Tôi lắng nghe nhưng còn đâu nữa tiếng hò em ái, tiếng xay lúa đều đều, tiếng chày giã gạo cùng tiếng cười của lũ trẻ trong thôn... Mất hết cả rồi. Cả tiếng gà gáy sáng cùng tiếng chó sủa trăng. Những con dê đêm nay hình như cũng cảm thông niềm đau khổ của thôn làng, rên lên ai oán náo nuốt làm sao.

Tôi không còn hy vọng gì nữa, chỉ biết âm thầm lặng nhìn những cảnh diệu tàn lán lượt diễn ra. Những ngày đêm nối tiếp nhau qua, không một bóng người lai vãng. Tôi lắng nhìn cả một đồng ruộng bao la. Trời ơi! Tất cả đều như tôi, cõi mọc trán đầy. Nắng hạ mây mù rì, nung đốt chúng tôi, nguồn sinh lực hình như khô cạn. Cõi đại đan lên người tôi ngày một thêm dày. Tôi đành nằm im cho chúng hoành hành. Xưa kia đã có các chị nhỏ giúp tôi, những bàn tay thân yêu ấy nay còn đâu. Nắng nầm nay nhiều quá. Người tôi nứt nẻ, nóng ran. Có ai đạp nước ngoài sông vào cho tôi trong những lúc này. Nhựa súng hình như rút cả xuống lòng sâu, người tôi bây giờ khô khan quá. Không có bàn chân của các anh các chị, không có mõ hít nhỏ giọt xuống đây, tôi đã thành ra vô dụng, kéo dài những ngày tàn không biết bao giờ hết.

Còn đâu những buổi chiều lúa vàng ngập sóng xao động trên người tôi. Tôi lắng yên để nghe thầm vào người mùi thơm của lúa chín.

NĂM tháng trôi qua, chúng tôi nhiều khi còn chịu đựng, chứng kiến cảnh giao tranh của loài người các anh các chị. Thanh ơi! Tôi phải đau là bã chiến trường. Những quả tạc đạn ở đâu rót xuống người tôi đào thành những hố sâu, ghê gớm. Vài từ thi sau những đêm giao chiến thường sót lại xung quanh tôi. Những ngày rùng rợn ấy trôi qua làm cho tâm hồn tôi căm căm trong đợi chờ...

## CHẤT MUỐI QUAN HỆ NHƯ THẾ NÀO?

### Cải tử hoàn sinh một bệnh nhân hấp hối với nước muối

Bệnh nhân đau yếu đã 4, 5 năm. Rồi nguy kịch quá mới chịu đến bệnh viện — xuống cân nhiều và nhanh — động mạch thấp, mạch không đều.

Nếu bệnh nhân đến nằm tại một bệnh viện không đủ tiện nghi tân tiến để giúp bác sĩ định bệnh, thì y giỏi chỉ còn biết giúp bệnh nhân sống nốt vài tuần lễ, và làm cho bệnh nhân đỡ đau được chừng nào hay chừng ấy.

Nhưng tại trung tâm Y tế Syracuse, các nhà chuyên môn đã tiến xa trong công cuộc nghiên cứu giòng máu.

Và sinh mệnh của bệnh nhân được neo lại, nhờ đơn của bác sĩ điều dưỡng — 5 muỗng muối với 4 lít rưỡi nước một ngày, cho đến ngày hóa kiếp.

Nếu công việc thí nghiệm đó không đạt được kết quả thì bệnh nhân chắc phải chết, vì các bác sĩ bó tay chịu không biết bệnh nhân bị chứng gì.

— Phòng thí nghiệm cho biết rằng, cơ thể bệnh nhân mất khả năng giữ chất muối. Muối rất cần cho cơ thể, vì muối giữ nước trong các mô.

Mất nhiều muối à nước quá, độ căng của mạch máu xuống thấp và luồng máu tim bom đi, không đủ số lượng. Rồi mất hồng huyết cầu, và một môi quá độ, bệnh nhân tắt chết.

Thận một người mạnh khỏe một ngày lọc tới 215 lít huyết thanh qua những ống lọc nhỏ vi ti.

Nhưng chất cần cho cơ thể như muối được màng mỏng của ống nhỏ đó giữ lại. Những chất cơ thể loại ra, qua màng mỏng sang nước tiểu.

Cách thử này gọi là khám nghiệm thận lọc, và giúp bác sĩ nhận định rõ ràng thận có làm đầy dù công việc giữ lại những chất cần thiết cho cơ thể hay không.

Mỗi phần trong thận lọc một loại thuốc.

Thử với nhiều loại thuốc khác nhau, bác sĩ biết thận hư ở phần nào.

Vì thí nghiệm như vậy tồn thi giờ và công phu nên ít trung tâm y tế có đủ tiện nghi theo đuổi cuộc thí nghiệm.

Bác sĩ O. W. Sartorius, đang nghiên

ở thận hút chất Potassium qua những ống nhỏ vi ti, và nếu cơ thể thừa Potassium, thì những mạch máu đó loại chất này sang nước tiểu.

### Bàn về thực đơn kiêng muối

Đã từ mấy năm nay, nhiều người cố gắng theo thực đơn hạn chế muối, và họ đã phạm lỗi lớn: trước hết bệnh họ không cần phải kiêng muối, và kiêng muối cũng chẳng lợi gì, thứ hai, hạn chế số muối ăn tại gia không đủ để giảm độ căng của mạch máu hay để đỡ đau tim. Họ chỉ tự hành hạ và làm cho mình mất tinh thần.

Ý kiến của những nhà chuyên môn về vấn đề này lại trái hẳn. Trên một tờ báo Y Khoa, Bác Sĩ Milton W. Anderson có viết như sau: Chỉ phải kiêng muối khi nào bệnh nhân đau tim nặng, thận thế phù thũng. Bởi vì muối là một chất rất cần thiết để giữ nước trong máu và trong các mô, khi cơ thể thiếu muối, thì nước tích trữ đó sẽ thoát hết ra ngoài qua thận.

Bác sĩ Anderson còn viết: Đề chừa bệnh độ căng của mạch máu quá cao, hạn chế thực đơn không dùng muối cũng không đưa lại kết quả gì, nhất là trong bệnh viễn sự kiểm soát thực đơn rất chua đáo. Đã hai lần phương sách hạn chế muối được bác sĩ thí nghiệm, một lần vào năm 1907, và lần sau năm 1921, cả hai lần rốt cuộc đều bị bỏ.

Bác sĩ Anderson còn nói rằng, trong số những bệnh nhân mắc chứng độ căng của mạch máu quá cao, hạn chế thực đơn không ăn muối chỉ có một số ít bệnh tích khá hơn trước, trái lại có nhiều người đau thêm, và đặc biệt đã xảy ra trường hợp có người chết. Nhiều người ăn thức ăn nhạt ngày qua không nổi. Nhiều người hạn chế thực đơn không dùng muối trong một vài tuần, và khi họ thấy rõ ràng kiêng muối chẳng khiến cho độ căng giảm xuống mà người cũng chẳng khỏe hơn lên, họ lại không theo thực đơn nữa mà ăn mặc như thường.





## của HÀ VIỆT PHƯƠNG

**T**HÔI, chúng ta vào đề ngay, các anh chị em.»

Hôm nay, anh Tư đau. Nhưng đã bữa là anh làm: hôm qua bữa nói về bốn yếu tố sáng tác kịch nên bây giờ anh vào đề ngay. Giọng anh trầm trầm tâm sự:

Cứ lấy ngay kinh nghiệm bản thân của mình ra mà xét thì thấy ngay vở nào là vở có được giá trị xã hội, tức là có được giá trị chính trị. Thị đấy, có phải là mỗi khi đem diễn một vở nào, hay một vai nào, trong đó những hành vi tốt (như trung, hiếu, tiết, nghĩa) của tuồng cổ, và như công, minh, liêm, chính của kịch mới) được đề cao thì chính minh là điều viên, minh cũng thấy phấn khởi « chơi thật là tận lực bình sinh... » không?

« Minh đã vậy thì còn nói gì đến khán giả nữa... dĩ nhiên là « sân khấu dưới » phải cảm kích. Người diễn phấn khởi, người xem cảm kích là vì sao?

Là vì các hành vi tốt, được đem phô trương ra kia, đều hợp với chính nghĩa hợp chính nghĩa vì làm cho con người, làm cho đời người thêm phần tươi tốt, lành mạnh, trong sạch, cao quý lên; hợp chính nghĩa vì, xét theo khía chính trị, thi, tùy từng giai đoạn lịch sử, các hành vi tốt ấy đều bảo vệ nền hòa bình và nền tự do cho nhân dân, rồi, xét theo khía xã hội, thi chúng đều giúp được cho nhân dân giữ nỗi cảnh no ăn, ấm mặc.

« Thế cho nên, có thể kết luận rằng: Kịch bản nào chủ trương « Chính nghĩa được, phi nghĩa thua », « ngay thẳng thẳng, gian ngoan bại » thì là vở đó có giá trị xã hội vậy... Bản cho thật sát vào tình thế nước nhà thi vở nào ca tụng Độc lập, Thống nhất và Dân chủ thì vở đó có giá trị chính trị, vì dân minh muốn được Hòa Bình và tự do thi nước minh bắt buộc phải Độc lập, Thống nhất Dân chủ để, rồi, một khi có Dân chủ thi mới mong giành giật được cõi, áo choàng đại quân chúng cần lao vô sản. Rút lại thi vở nào, vai nào đây cho nhân dân cải thiện đời sống của mình thi mới có giá trị xã hội... Anh chị em nghĩ sao?

tổng hợp, suy diệu, quy nạp đến cùng kỹ lỵ về vấn đề này thi rút ra được tổng luận sau đây:

« Người ta hoan nghênh những hành vi xấu ở trên sân khấu hay ở trong tiểu thuyết, màn ảnh, nói chung là ở lãnh vực văn nghệ, là vì mấy lý do này:

Một là do ở tài biểu diễn của kịch công hay của văn nghệ sĩ, cho nên văn nghệ sĩ tài càng cao mà đem phục vụ cái Đỗ, cái Xấu thì lại càng nguy hại cho nhân dân — người xem, người đọc, người nghe — hơn là văn nghệ sĩ tài hèn.

« Hai là vì những hành vi xấu kia kích thích đến cái phản ứng bẩn thỉu nhất, lúc nào cũng tiềm tàng ở trong lòng mỗi người chúng ta, không nhiều thì ít. Cho nên tác phẩm nào, dù hay dù dở, hễ khích lệ nguồn sở thích đê hèn (bas gout) của con người thi cũng được đa số nhân loại...



« Ba là vì (anh Tư đưa mắt ngó qua đầu mọi người, ngó ra ngoài hậu trường, ra ngoài cả kịch trường, để nhìn vong vào cái xã hội nhầy nhụa của loài người đang vật vờ sống

rồi anh lấy giọng Bao Công mà lên án) ba là vì khán giả hay độc giả thích thú vòi cùng khi thấy văn nghệ sĩ là hạng người độc nhứt có thể phô trương được trọng vẹn mọi điều ô uế của hạng người mũ cao áo dài, của hạng người, già giàn chém ở ngoài đường, chắc thiên hạ phải cung kính vái dài, mà sao thấy chúng ở trên sân khấu thi « sao mà chúng nó bần thỉu đến nhường kia! » Họ vỗ tay đây là vỗ tay hoan hô diễn viên hay kịch sĩ.

« Công dụng của văn nghệ ở đây là đã dám lột trần cái cảnh nhơ nhuốc ty tiện của một xã hội mà bẽ ngoài ai ai vẫn tưởng là diêm dúa hào hoa lầm lầm. Ấy đấy, ở đây cái xấu đã giữ vai trò « tương phản » để... như ở bức tranh phần bóng tối làm nổi phần ánh sáng lên... cái xấu làm cho thiên hạ liên tưởng đến cái tốt...»

« Bốn là vì khi thấy vai trò xiêm định đều căng thẳng hoành hành ở trên sân khấu thi kí ản giả nào nồng trí tất hấp hùng mà thường thoát ra câu phê phán, tuy tục tĩu nhưng rất sát sạt này là: « Mẹ mày! cứ gian ác đi... sắp nát đầu đến nơi rồi! »

« Ấy đấy, (khép ôm vai Lý Na Tra kéo em vào lòng, anh Tư thủ thỉ) cháu đã thấy chưa? Người ta vỗ tay, không phải là để cao mầu sắc lên, nhất là là cái trò hát bài. Cho nên mới có cái nghề của chúng ta. Cho nên cái nghề của chúng ta mới phải chú trọng vào phần giá trị ngoạn mục, vì đồng bào đi... xem hát cơ mà.

« Vậy thi, nếu hỏi hè dã đòi hỏi những trò vè thật là « tố hảo », nghĩa là lộng lẫy, long lanh và « choáng », thi cái trò hát bài nhà minh cũng phải sao cho thật là huy hoàng, sán lạn và « xôn » thi mới « ăn khách » được a. Thế cho nên mới cần đến nhân viên kiến trúc để dựng sân khấu, nhân viên hội họa để mà vẽ phông cảnh, nhân viên bài trí để mà xếp lớp lang, nhân viên ánh sáng để mà... « làm đèn », nhân viên y phục để mà sửa xiêm áo, nhân viên hóa trang để mà... kẻ mặt kẻ mày cho nhau. Và nhất là phải có những vở hát, trong đó tác giả khéo những chỉ nghị đến màu sắc của áo quần diễn viên, đến khuôn khổ của khung cảnh, v.v. — nghĩa là những việc tầm thường mà người đạo diễn xoàng nào cũng phải nghĩ tới — mà, cao hơn nữa, lại còn phải quan tâm đến chỗ đi đứng, chỗ xê dịch của các vai trò — để tạo ra những hình kỵ hắc linh động —, và chú ý đến chỗ gây nỗi một « không khí ngoạn mục » bằng màu sắc, bằng bộ điệu, bằng mọi tương quan tạo hình, luôn luôn tương xứng với « không khí chính trị, không khí lý tưởng, không khí văn chương, ngôn ngữ, và không khí thanh âm nữa » của tấn túng.

« Rút lại thi kịch bản nào, lúc diễn lên mà thật là « xôn tròn » thi vở đó có giá trị đẹp mắt... vậy.

« Người Việt chúng minh xem chèo, xem tuồng, xem Năm Châu, xem Phùng Há, xem Năm Phi, xem Ba Vân... Vâ, xin hỏi: « Hát thi là để cho lỗ tai nghe, hay hát là.. (anh Tư cười, thu vú) co đời thừa nhả ai hát lại để cho mắt xem chứ? » Ấy thế mà dân minh thường cửa miệng vẫn nói là: « BI XEM HÁT ĐI! ». Thế có nghĩa là đến rạp hát cốt xem nhiều hơn là nghe, bày chửa cần noi đến chỗ, về màu sắc, dân minh phân biệt rất ranh rọt: nguyên một màu đỏ mà nay! đỏ lòm, đỏ trót, đỏ lử, đỏ ngầu, đỏ tươi, đỏ săn, đỏ hồng, đỏ máu lợn, đỏ máu cá.. và những gì nữa đó cho mãi đến.. do đó, dày chi cần hỏi: « Tại sao dân minhưa thích màu sắc đến thế? » thôi. Dân minh sinh màu sắc là vì cảnh thiên nhiên của người minh nó nhạt quá lầm: quanh đi quanh lại chỉ có màu nâu của đất đường bùn, của mái nhà trauh, và màu xanh của ruộng đồng, của lũy tre thôi. Nên dân minh mới tạo ra đủ các thứ màu rất là lòe loẹt để mà vẽ ra những bức « tranh gà, lợn », những « bức tường dinh chùa », những « pho tượng » sắc sỡ tuyệt hực. Vâ, cũng chính

bởi cuộc đời hàng ngày nó lè lầm cho nên dân minh lể tồ chúc một trò vè gì là phải để cao mầu sắc lên, nhất là là cái trò hát bài. Cho nên mới có cái nghề của chúng ta. Cho nên cái nghề của chúng ta mới phải chú trọng vào phần giá trị ngoạn mục, vì đồng bào đi... xem hát cơ mà.

« Vậy thi, nếu hỏi hè dã đòi hỏi những trò vè thật là « tố hảo », nghĩa là lộng lẫy, long lanh và « choáng », thi cái trò hát bài nhà minh cũng phải sao cho thật là huy hoàng, sán lạn và « xôn » thi mới « ăn khách » được a. Thế cho nên mới cần đến nhân viên kiến trúc để dựng sân khấu, nhân viên hội họa để mà vẽ phông cảnh, nhân viên bài trí để mà xếp lớp lang, nhân viên ánh sáng để mà... « làm đèn », nhân viên y phục để mà sửa xiêm áo, nhân viên hóa trang để mà... kẻ mặt kẻ mày cho nhau. Và nhất là phải có những vở hát, trong đó tác giả khéo những chỉ nghị đến màu sắc của áo quần diễn viên, đến khuôn khổ của khung cảnh, v.v. — nghĩa là những việc tầm thường mà người đạo diễn xoàng nào cũng phải nghĩ tới — mà, cao hơn nữa, lại còn phải quan tâm đến chỗ đi đứng, chỗ xê dịch của các vai trò — để tạo ra những hình kỵ hắc linh động —, và chú ý đến chỗ gây nỗi một « không khí ngoạn mục » bằng màu sắc, bằng bộ điệu, bằng mọi tương quan tạo hình, luôn luôn tương xứng với « không khí chính trị, không khí lý tưởng, không khí văn chương, ngôn ngữ, và không khí thanh âm nữa » của tấn túng.

« Rút lại thi kịch bản nào, lúc diễn lên mà thật là « xôn tròn » thi vở đó có giá trị đẹp mắt... vậy.

« Câu kết ngày thơ của anh Tư làm cho cùi tơa phá lèn cười, nhất là cháu Lý Na Tra thi mắt cháu cùi mờ thao lão ra đè mà... xem bắc Tư nói. Vì tất cả những « con người này » đều sành sỏi về cái khoa « màu mè » lắm rồi, nên có những tích những vai thật là « tro », thật là « chai » — nghĩa là nhạt lầm lầm — ấy thế mà chỉ vì cái khiếu « ngoạn mục » của họ phát triển cực kỳ nên họ vẫn được công chúng hoan nghênh, và, theo con mắt nhà nghề thẩm mỹ thi họ vẫn bị chê là « mắc chứng bệnh chung bách thái quá »: thừa màu sắc, thừa màu mè, thừa... sáng kiển, đê « chài ngải, bùa bả, me mìn » khán giả.

Nhưng chính sở trường đó đã giúp cho anh Tư đỡ hết hơi trong việc giải thích về điểm giá trị ngoạn mục, để mà chuyển thẳng sang điểm giá trị kịch tính :



Em Yvette Truong văn Cẩm 8 tuổi là một nữ nhạc sĩ tài hoa xuất sắc về dương cầm. Năm tên 6, em theo học ở Nhạc viện ở Enghien les Bains. Tài năng dương cầm của em đã được dài phát thành Pháp lựa chọn. Qua các kỳ thi sau đây, em đã được toàn thể ban giám khảo chấm « ưu hạng »:

— Cuộc thi quốc tế về âm nhạc (Concours International de Musique 1952), do hội các nữ nhạc sĩ tổ chức.

— Conservatoire de Musique, Danse et Déclamation 1951-52 tổ chức.

— Thị dương cầm, kỹ âm pháp.

Hiện em Yvette Cẩm đang xin vào học ở nhạc viện Paris (Conservatoire de Paris),

— Nguyễn một cái tên của « nó », « nó » cũng đã là « nó » rồi các bạn a. (anh Tư cười, duyên dáng và mỉm mè lắm). Thị đã bảo « nó » là kịch mà lý: thi cái gì có là lý kỳ, là lát léo, là gay cấn mới là nó, hay nói cho gạo: cái gì kịch liệt thi mới là... kịch, hay nói cho nôm na thi cái gì đang rối tung tung mà giờ mới được ra, chuyện gì đang thất nút mà mới được ra gọn ghẽ thi đó là kịch vậy; hay nói cho thật văn

(xem tiếp trang 32)



Ô' một cái ghế xa hơn đối diện chiếc bàn tròn lát kính nỗi bật lên mấy bông hoa trắng cầm trong một cái bình pha lè lót men lá mạ, Thu đương châm chüz giờ tập bản nhạc đóng bìa giấy da chử vàng của Hảo.

Thanh Quỳ Hướng ngồi quay quần trước mặt hai người bạn ca, nhạc sĩ. Lẩn trong tiếng đàn nhẹ và trầm bổng giọng Oanh trong trào hơi rung cao, vút lên và như quyến luyến vào cái âm thanh dịu, trầm trong tiếng hát của Tuấn. Nữ cười của họ điểm cho nét mặt một màu sắc thắm tươi và như đương thu hút những cái nhìn xung quanh, lặng lẽ, mê man.

Người vỗ tay rộn nhất sau khi tiếng hát dứt là Hảo. Thanh và Quỳ không dấu nỗi vẻ mặt khoái trá. Trâm túm túm cười bên cạnh Lan ngắn ngủi như người đương tiếc một giấc mơ đẹp vừa tan. Thu khen :

— Hôm nay Oanh hát bay lâm. Giọng trong và dài hơi tệ. Oanh quay sang sung sướng hỏi Tuấn :

— Em hát có sai chỗ nào không ?

— Tôi không thể ngờ lại xấu tới đến thế.

Tuấn mỉm cười, trả lời hơi có vẻ tảng bốc người đẹp. Hướng đột nhiên nhắc :

— Bây giờ thi đấu lượt cô Thu.

Trâm nói trêu :

— Góm ! Từ hôm nghe bài « Ngày về » đến giờ có một người đảm cầm giọng hát não nùng của « nàng » Thu đấy thôi !

Thu có vẻ e lệ, khiêm tốn bảo :

— Tôi sẽ hát một bài mới mà tôi thích...

Tinh quái Tuấn bật cái giây đan và lén mẩy câu :

— Tôi nhớ mãi một ngày xuân chia phôi.

Mày mò giăng xuống núi đồi và dàn sầu lên mi mắt người về.

XVI

— Hay lắm ! Bài « Nữ cười sơn cước » của Tô Hải, tôi đã được nghe ở ra di ô. Thanh bảo vậy trong khi Tuấn dạo đàn.

Hướng nhìn theo Thu chăm chú, Đôi mắt đột hiện xa xăm. Hình bóng u sầu thoảng vương lên khuôn mặt hiền dịu.

Giọng Thu cất lên nhẹ như chảy từ suối dàn ra. Cặp môi hồng lợt mềm mại như lời ca. Tất cả giáng diệu trên nét Thu như diễn tả một niềm ly biệt thầm thia, mang mang trong nhịp đàn não nùng trong giọng hát. Nghị đột một điếu thuốc thơm, ngũ người ra để ngó máy sợi khói như đương uốn eo vươn mình theo âm nhạc. Hướng nghe lòng dịu đi, mờ màng như trở lại thuở nào, nỗi buồn bâng khuâng dâng rẽ...

Bài hát dứt, Hảo phê bình với Tuấn :

— Anh có thấy âm nhạc ngoại quốc

vui òn bao nhiêu thì âm nhạc Việt

Nam yếu ớt, ủy mị bấy nhiêu ?

Tuấn nhận xét thêm :

— Cả đến những bản cổ điện nước người có buồn thì chỉ là những âm thanh buồn thầm thia, rào rạt, rung động chứ không như nhạc ta lè loi và nghèo nàn...

Tuy không hiểu về âm nhạc mấy tí, Hướng cũng an ủi Thu :

— Nhưng cái bài Nữ cười sơn cước này hay đấy chứ ? Nhạc rất Việt Nam và lời đẹp như một bài thơ.

Oanh nghe tiếng, cười khúc khích :

— Anh Hướng phê bình như một nhà thi sĩ !

Trâm tinh quái tiếp :

— Thị đã hồn. Hôm nọ đi chụp ảnh thấy chị Thu mặc áo tim rieu, anh ấy đã bảo : Mẫu áo tuy đẹp nhưng đã làm tôi căm buỗi chiểu...

Lan che miệng. Hảo thực thà hỏi :

— Chắc anh cũng yêu thơ, nhạc lắm ? và đã có làm thơ ?

Hướng cười dạn dĩ : « Chả nói giấu gì anh : Tôi làm thơ máy ! »

Thanh, Quỳ cười ô. Chợt Thu lên tiếng :

— Thôi, tôi xin phép về.

Hảo ngăn lại :

— Ấy chết ! Về sao được ?

— Xin lỗi anh, dáng lè hôm nay không thể di duoc mà tôi đã cố lại. Bây giờ xin phép máy anh chỉ cho tôi về trước.

Hướng vờ lấy dịp đó :

— Tôi cũng xin về nhân tiề..

Quý hóm hỉnh : « Lại cả anh cũng về nữa à ? »

Thanh tinh quái : « Dùng dịp nà ? ». Hướng cố gò một vẻ mặt thản nhiên, bắt tay mọi người.

Tiễn chân ra cửa, Hảo trách Thu bằng một giọng xã giao :

— Cố về làm mất một người bạn mới của tôi.

Trong khi Thu cười tím tím, Hướng bảo :

— Chúng mình còn gặp nhiều, anh ạ, Ra tối đường Thu hỏi :

— Anh về lối này ?

Hướng bảo : Tôi định đưa cô về.

— Ai lại phiền anh thế ? Thu định từ chối thì Hướng đã mau mắn bảo : « Nhân thè cùng đi một quãng đường cho vui co gi mà phiền ? »

Thu im lặng đi bên Hướng. Nỗi ngượng ngáp kéo đến vây lấy hai người. Hồi lâu Hướng gọi truyện :

— Tuấn hay đấy nhỉ ?

Thu mỉm cười nhíu Hướng rồi tự nhiên di sang truyện khác :

— Chủ nhật trước tôi không đi ciné chắc anh giận ?

Hướng thực thà bảo :

— Mời đi mà lại bị từ chối thì cũng... hơi buồn thật.

— Đã lâu tôi ít đi xem chiếu bóng.

— Chắc nhiều tay ?

— Vâng. Những chỗ đông òn ào không khí nó làm sao ấy ?

Hướng bỗng thấy bạo dạn hơn đè di sâu vào câu chuyện đương trời nêu thân mật :

— Tại sao nhiều người chỉ thích những bài hát buồn, Thu nhỉ ?

Thu nhìn bạn, nét mặt chua thành, mỉm cười nói như Trâm ngày nào :

— Bởi vì cái buồn thường hay lây, thầm thia lại dễ an ủi...

— Tôi thấy Thu thỉnh thoảng như tư lự... chắc có điều gì không vui ?

Hồi xong Hướng thoáng nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ. Hắn tỏ vẻ ăn hận vì câu hỏi quá to mà cưa minh.

Hai người đến trước cửa nhà Thu.

Thu mòi :

— Anh vào nhà chơi đã.

Hướng chợt lung tung : « Thôi, để hôm khác. »

— Chắc anh có việc bận ?

Thật thà, gã con trai bảo :

— Cũng chẳng bận gì. Không muốn ở lại thi vờ nói thác đi như thế.

— Tôi cũng thế !

Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Nắng chiều đã nhạt, gió hùm hùm thổi làm bay từng đám lá vàng xao xạc rụng lên hè phố. Chiều thu có một vẻ gì bâng khuâng...

©

Hướng gấp ông Thú một buổi sáng đương bờ ngực đứng bên cạnh bàn giấy. Hắn lại gần, thản một vỗ vai :

— Xin làm đây à ?

Sau lần kính trắng hai con mắt người thợ già sáng lên vì mừng rõ : « Kia chú Hướng ! Tôi đương định tìm xem chú làm ở chỗ nào ».

— Thôi ở đây ấy rồi ư ? Chắc lại giống « truyện tôi » ?

— Chú tính, chả biết cái thằng phải gió thẳng xép phơ nào vào chửa xe rồi thò luôn cái « lắc lè cờ lich kê » mình đem ra để tháo « bu di ». Ấy thế rồi nó cứ buộc chết cho mình một là ăn cấp hai đánh mất của sở. Minh phải è cõ ra đèn hai trăm bạc cho êm thuyền... Úc quá nên tôi xin thôi đây chứ chả sao hết !

Hướng cười rộn :

— Cả thoi rồi đứng đây nắng mãi có ngày ông cũng đến phải nghỉ. Sao ông lại biết mà mò sang đây ?

— Chả có anh Tý, thợ nguội, anh ấy mách bên này đương cầu thợ máy...

Hướng ngạc nhiên :

— Chắc ông áy nhầm rồi. Mời đây có người vào xin thợ máy nó không nhận mà. Có lẽ là máy Diesel đấy.

Vé thất vọng đào sâu thêm những nét rán trên vùng trán ông thợ già :

— Máy áy tôi cũng có làm qua ít lần. Nhưng trong đơn tôi chót biên là xin thợ máy « ét xang » thì làm thế nào bây giờ ?

— Tôi dặn ông nhé : Hết nó có trả lời chỉ cầu thợ máy đầu nặng thôi và hỏi ông có biết chữa máy áy không thì ông gật bừa đi. Lúc vào tôi sẽ nói lót với thằng cha xếp máy sau. Vâng lại tại anh em bên kíp đó tôi cũng quen. Ông cứ yên tâm.

Xưởng mới đông và bê thế. Nơi Hướng làm việc trông ra bờ sông san sát những tàu binh lớn, nhỏ. Hôm Hướng mới vào, bắt gặp mấy cái máy tiện không dây da, máy cái máy khoan bão, đục chày xàm xập bên nhau gối tay quần xanh gen gue và có vẻ thong thả, một cảm trường mới hắt vào hồn như hơi gió mặn pha mùi dầu máy bốc từ ngoài sông vào. Bên

và máy vừa mắng như vừa bỏ ngang đèo sách. Khoa học đã làm tuôn mìn những tẩm lòng khát gió bỗn phuong ấy.

và cũ nằm gọn gàng trên những cái đá gỗ đã đen vì dầu mỡ. Máy anh linh thợ đương cong lưng dày một chiếc máy « diesel » đồ sộ lùug lảng treo dưới trực « palan ». Hướng vào cùng với một anh bạn mới. Cả hai chia nhau tháo một chiếc máy cũ bết bùn và nước mặn giữa những cặp mắt tò mò và mấy nụ cười nửa chế nhạo, nửa khinh thị.

Bốn ngày sau chiếc máy hoàn thành. Anh bạn thợ cười chất phác bên tiếng máy nổ. Hướng không néo nỗi vui mừng được thấy những cặp mắt khinh ngạo hôm nào bỗng dịu hẳn và mấy nụ cười trở nên tươi tắn vì mến phục.

Xếp máy của Hướng là một gã đứng tuổi, mặt lúc nào cũng đỏ gay và cười cả giữa những phút hực minh. Ngung, anh thợ bạn, đã đặt cho y cái tên là Bụt Ông. Bụt Ông rất thông thạo về máy và riêng với Hướng anh thợ trẻ tuổi có đôi chút học thức, ông ta còn đề một chút lòng vị nè, mến thương.

Những ngày mới bắt đầu, ô ạt hơn. Khung cảnh nhộn nhịp huyên náo của nhà máy mới, những nụ cười bạn, nhạc máy ầm vang, thúc giục đủ đem đến cho người thợ niềm thiện đòi thay một nguồn vui mới mẻ. Hướng còn ra cái nhà máy mới vì ở đây có một cái bến sông tĩnh thoảng lại ghé về một vài con tàu đã mệt mỏi sau những cuộc hành du vất vả. Đoàn thợ hàn si lại ra công và viu những vết thương của con tàu đau ốm. Nhóm thợ nguội đêm ngày lội bùn, búa đục cảnh cách quanh mấy chậu vịt không lồ.

Quang cảnh bết như bảy cua cây đương bám vào một chú cá voi rát vào bờ. Nhưng, cái mà Hướng ưa nhin nhất là mấy cái ống khói và những cột giây vươn lên trời cao. Có những ngày ống khói khoan khoái thở, đoàn thủy thủ theo con tàu rộn rịp rồ bến. Hoặc những hôm mấy hàng cột cao chằng cít giây pháp phòi những mảnh cõi ngũ sắc như một dàn bướm kỳ di.

Đoàn người của sông hồ, biển cả, to mảnh, tàn bạo và hán hoang đi, yế, thản nhiên như những kẻ mà định mệnh đã ghi vào bộ đời xé dịch. Có những gã thủy thủ đếm đủ hai thứ tóc trên đầu mà vẫn còn hồn nhiên như những anh chàng xuân trẻ. Có những gã làm lý què kệch. Có những gã còn trẻ măng như vừa bỏ ngang đèo sách. Khoa học đã làm tuôn mìn những tẩm lòng khát gió bỗn phuong ấy.

(còn nữa)

**Bí quyết để thành công**

(Tiếp theo trang 14)

đôi, loay quay mãi, không biết xoay xở sao mà sống dậy.

Cuối cùng tôi tự nghĩ « Ủ, việc gì mà tự hành hạ mình như vậy cho khổ ? Tại sao mình không coi đó là một công việc mua vui, lý thú ? Hãy trưởng tượng là cảnh minh sống dậy cũng như là lên sân khấu biểu diễn hài kịch có vui không ? »

Theo rời Kaltenborn tưởng tượng có một đám người đang chờ đón ông ta thật. Lòng vui vẻ, hăng hái, họ xục xao di báu các nơi, hập bẹ học từng tiếp Pháp một, hê sấp di bán dạo, là họ trao đổi nhau :

— Sao, cái mực ấy nói gì thế ?

— Chú ấy là gì ?

Kaltenborn nói thêm rằng, nhờ lòng phấn khởi đó mà bản kinh rất chạy, bớt vỡ khai tiền, ông ta ở Pháp luôn hai năm, và di báu cùng nước Pháp. Vâc nếu không nhờ cái lòng phấn khởi đó — tự nhủ thầm là « vui vẻ vì được lên biểu diễn trên sân khấu đây », — thì ông ta cũng không biếu cuộc đời của ông ta còn gay go đến nỗi nào nữa.

Mà ngay các nhà đạo diễn trên sân khấu thật cũng cần có đức tính đó. Nhà ảo thuật có tiếng, Howard Thurston một ngày nọ có thô lộ cho tôi hay rằng hễ mỗi lần sắp ra biểu diễn trên sân khấu, là ông ta vui mừng nhảy nhót rồi nhắc đi nhắc lại. « Tôi mến khán giả của tôi quá, mến lắm ». Ông ta giảng giải « Tôi phải yêu khán giả. Không có họ, đời tôi sẽ ra sao ? Cho nên tôi phải nhớ ơn họ trước tiên ».

Gì đây, tôi còn ghi được cả một câu nói của đại tướng Douglas Mac Arthur. Vào Đại chiến thứ hai, trong căn phòng Bộ Tổng Tư lệnh Miền Nam Thái Bình Dương, lúc nào cũng có mảnh giấy viết mực gióng chữ này dán trên tường trước mặt Đại tướng.

Tôi thấy rằng câu này là tất cả, nên tôi muốn đưa ra hiến cùng các bạn :

« Anh trè như nét mặt anh, nhưng già đi khi anh hoài nghi trong công việc ; lòng tự tin của anh là mạnh mẽ trêng bao nhiêu, anh trè bấy nhiêu, sợ hãi là kém hèn, cần cõi già nua bao nhiêu, anh già bấy nhiêu ; anh trè lại khi anh xay hy vọng, và già đi khi thất vọng. Năm tháng làm cho da nhăn nhúi được, nhưng thiếu long phần khôi sẽ làm cho tám hồn anh se rụi lại ».



## Sàigon tài hoa

(Tiếp theo trang 29)

hoa và thật biện chứng : thi sự việc nào đang đến cao độ của mâu thuẫn, gặp giây phút đột biến mà tạo ra nỗi cái thế giải quyết, hoặc để phá tan cái hủy thế của hủy thế, cho sự việc nó thành một thế khảng định, một thế tảng hợp mới, hoặc để thống nhất mâu thuẫn cho sự việc nó thành một luận đè mới... thi đó, trong nghè tồ, thưa gọi là kịch tình đấy.

« Bởi vậy, một bài thơ, một thiên truyện ngẫu, truyện dài dù có hay đến đâu đi nữa, mà không có những nút đẽ cởi, những mấu đẽ gỡ, những mâu thuẫn đẽ giải quyết, không có những đoạn gay go, đứt hơi, rực xuong thì không thể gọi là kịch được. Quả lầm cũng chỉ gọi được là những áng văn đổi thoại, hay là có đem lên sân khấu thi cũng chỉ là những hoạt cảnh được thôi.

« Rút lại thi kịch bản nào có nhiều cảnh oái oăm, ngang trái, éo la, diễn đảo mà gở ra cho thoát-làm cho khán giả hồi hộp—thì vở đó có giá trị kịch tính.

Cuộc thảo luận một chiều — vì hình như đẽ cạp tới lý thuyết thi anh chị em hoàn toàn tin cả ở nơi anh Tư rồi, và cũng còn là vì giờ... « văn hóa », nghĩa là giờ cơm.

sắp điểm rồi nên toàn thể đồng bào lắng lặng nhường lời cho thuyết trình viên — cuộc thảo luận có bẽ đơn phương quá lâu, thành thử anh Tư tâm lý cao mới chuyền ngay chiến lược, mà chất vấn đổi phương :

— Xin hỏi : tại sao vở chúng ta cũng khá nhiều mà tuyệt nhiên văn học sử chưa từng ghi tới một kịch bản cải lương nào cả, như thế là nghĩa lý gì ? Họ khinh miệt ngành minh chưởng ? Tại ta không có vở ra hồn chưởng ?

Một câu anh lên tiếng liền :

— Nhất định là không. Ta khinh bị khinh miệt. Mà ta cũng có vở ra hồn. Nhưng số dĩ rất ít vở được đếm xá đến, ở trong địa hạt van học, là vì phần lớn các vở đó đều... quá quắt cả : nghĩa là vở nay có giá trị xã hội thì không có giá trị kịch tính, vở k'a có giá trị ngoạn mục thì thiếu giá trị văn chương... nhất là giá trị văn chương... Giả dụ một số rất hiếm kịch bản của Năm Châu, Tư Trang, P.N. Khôi, Năm Nở, Tư Choi, v.v... thi văn chương tuy got rữa, nhưng vẫn nhiễm cái gi ấy, nên dĩ nhiên là không được ghi chép, chứ chưa dám nói gi là đến truyền tụng, đến lưu truyền... có phải không anh ?

— Đúng. Nhưng anh cần nói rõ

thêm là cái « về gi gi ấy » nó là cái chí vậy ? Để cho anh chị em nhận định cho kỹ, tôi xin phép tóm tắt ngay kéo đến giờ kiển bò bụng rồi. Đây nhé : thiên hạ nhớ « Chén thuốc độc » vì văn chương C.T.B. « thực » làm, vai trò diễn ra tình cảm, nói lên ý nghĩ của mình, và nói bằng lời lẽ của mình, chứ không phải là lời lẽ, ý nghĩ, tình cảm của tác giả Vũ Đình Loug... Như vậy, C.T.B là một « mảnh đời sống », nó « sống với thực tế mãi mãi » là phải.

« Còn những vở ca kịch của mình, đa số đều vướng vào lời hát mà bạn tình thầu lão mạn diêm tinh... xa đời thực quá, giả tạo quá, « có mặt tác giả nhiều quá », nên thiên hạ chỉ rung động một cách rất là hời hợt là phải lắm.

« Rút lại thi kịch bản nào nói lên được tiếng nói của vai trò, tùy từng lớp giai cấp của họ, diễn ra được ý nghĩ tình cảm đúng đắn của nhân dân thì vở đó có giá trị văn chương.

« Mà giá trị văn chương là quan trọng nhất, tính theo thời gian tính. M.t tác phẩm muốn « sống lâu » thi phải có giá trị văn chương ; muốn có ích cho nhân quần ngay, muốn « được phép diễn » thi phải có giá trị xã hội ; muốn cho khán giả thú vị thi phải có giá trị ngoạn mục ; còn muốn thành một vở... kịch thi phải có giá trị kịch tính ».

Thế thi, là một người dân, ta đòi hỏi vở kịch phải có giá trị xã hội thi ta mới diễn, là một nghệ sĩ, trọng NGHÈ TÔ, ta phải đòi hỏi ở nó ba thứ giá trị phụ thuộc về chính trị mà hệ trọng về văn nghệ « không có không được » là : giá trị ngoạn mục, giá trị kịch tính và giá trị văn chương. Và sau hết, là một đứa con của sân khấu ca Cải lương, ta phải đòi hỏi giá trị văn chương làm đầu các vở kịch.

« Muốn vậy, muốn có vở đậm vị văn chương thi ta phải hô hào anh chị em văn sĩ chuyên nghiệp bắt tay chặt chẽ với « chúng em ». Chuông báo ãa gieo trong tiếng reo của cử tọa :

— Hoan nghênh anh chị em văn nghệ chuyên nghiệp !

### GIÁ BÁO DÀI HẠN:

#### TRUNG BẮC, MIỀN, LÀO

1 tháng...	28\$00
3 tháng...	84,00
6 tháng...	168,00
1 năm.....	336,00

Bắt đầu từ Đài Mới số 72.

## HUẾ LỤT

(Tiếp theo trang 43)

Tối tối bẩn, Thành phố Huế không có điện tối mờ như đêm ba mươi. Trên via hè những bóng người gầy guộc nằm nhai ngô nát, ngâm trong nước tự mấy ngày. Hàng quán đóng cửa sớm. Người đi ngoài đường thỉnh thoảng dừng vào nhau. Mira lại rồi, dẹt thành một màn nước mồng dâng ngang kinh thành chết chóc, như nước mắt của bao người mẹ mất con, con mất mẹ, vợ mất chồng, chồng mất vợ.

Nước sông Hương cuộn cuộn trôi, những ánh đèn đỏ của sà lan di động như từng cục màu lấp loáng. Tất cả đều lạnh lẽo, hoang vu như quang cảnh của xứ Hồi một năm nao bị tàn phá.

Bên kia sông, phố sáng đèn, các dinh thự rồng rực như những hí viền lớn, lò nhà nấm ngất ngưởng, dương những bức tường trắng xóa trong đêm mưa. Xe hơi quét trên đường tung luồng sáng chói.

Đất miền Trung dã hẹp, dân miền Trung dã gầy, sinh hoạt miền Trung dã khó khăn. Thế mà năm nay đã dò vào đầu một tai tượng lớn. Dân miền Trung sật lại thêm. Đất miền Trung cần thêm lại. Sinh hoạt khó khăn hơn nữa.

Trên giòng sông mà người phương xa gọi là sông thơm phúc còn đâu những diệu ho ngắn dài say đắm.

Giòng sông vẫn đục hòm nay chỉ còn những tấm thân vô tội trương phình trôi theo giòng nước đục. Chỉ còn những mái nhà vò chùa tan nát lờ lững trôi theo sô ménéh.

Trên nước sông Hương đêm nay chỉ còn tiếng khóc thương con ní non, não nuốt loãng dần trong bầu trời nặng nề, u ám.



### Trị bảo đảm

Nếu không hết trả tiền lại  
huòn cả tiền xe.

Bình GINGIVITE (nướu răng chảy máu) Ung xỉ máu, NOMA Ung xỉ tầu mă PYORRHÉE (nướu răng chảy mủ) Ung xỉ mủ.

### NGUYỄN XUÂN

Tốt nghiệp y khoa  
chuyên môn bệnh nòi miệng  
95 đường E. Audouit (Bản cờ)  
SAIGON

## DẠY KHOA THÔI MIÊN

Để chữa bệnh, nhiều phép bí truyền hay là.

(Ở xa học bằng thơ).

COI CHỦ KÝ.—Đoán vận mạng. Coi rõ thân thể, sự-nghiệp, tình duyên, tai nạn.

Cho phép HỘ MẠNG, để làm ăn buôn bán được phát tài, và giúp chị em đau đớn về tình duyên được toại nguyện.

Do noi

Mme Nguyễn thị Nghiêm

120/5 Đại lộ Galliéni-Saigon

(đường hẻm Nguyễn-văn-Dung)

(Ở xa viết thư hỏi, kèm cò 2d.)



**Dầu Cù-là**  
*hỗn hợp*  
**MA-C-PH-SU**  
**GỐC MIỀN-DIỆN**



Dragées  
PULMOFORME

Libs

Thuốc viên  
trị dứt ho

LIBS

(Mareuil sur Lay Vendée)

## VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả  
và tay giả để ráp thay những  
chân cụt và tay cụt. Theo đúng  
phương pháp của những nhà  
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quản  
y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

## HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud

SAIGON

### QUÁN QUẦN TƯU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường  
des Artisans  
CHOLON

### SIÊU QUẦN tưu điểm

Téléphone : 580

Số 440, đường  
Marins — CHOLON



# TIỀU THUYẾT DÀI PHÓNG TÁC CỦA GIANG TÂN



## Tóm tắt phần thứ nhất

Những tấm quảng cáo cho những tường chép bong khieu dam, những sách vở của bạn lái vẫn đón bút ca tung thủ nhục dục... được bày nhanh nhảm trong một thành phố chỉ biết ăn chơi truy lạc đêm lại cái hại trước nhất cho đám trẻ của một xã hội chưa chịu chú trọng đến việc giáo dục chúng, từ cách giáo dục ở gia đình đến lối giáo dục ở nhà trường.

Đồng, Đô Ta, Du... bạn thiếu niên ở cái tuổi 12 đến 13 cùng Liên, Mẫu, Trí... bạn thiếu nữ đồng tuổi, bạn chàng đều là nạn nhân của những con đẻ tình thần của bạn lái vẫn đón bút ca lối giáo dục thoái hóa mà chẳng chịu ảnh hưởng. Bạn chúng đều là những trẻ còn cần sách đến nhà trường.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu là những nhà mồ phạm có tư tưởng tiến bộ nhưng lại gặp bờ Đốc là người nặng óc thù cựu đã áp dụng một lối giáo dục lối thòi, chẳng những không ích gì cho chúng mà còn xô chúng vào con đường hư hỏng, tội lỗi.

Con Liên và thằng Đồng là nạn nhân chính của cốt truyện. Hai trẻ sớm sa ngã vào đường tình yêu và suýt hùy hoại cả một đời còn hứa hẹn nhiều ở tương lai.

XVII

TUY vậy có một vài lúc thằng bé yên tri hơn. Nó cảm thấy có nhiều hứng thú. Nó tưởng tượng nó sẽ chiếm được chiếc khăn của thằng Thi mà không ai thấy nó lấy cả. Việc ấy cũng dễ làm. Nó sẽ dẫu chiếc khăn đó.

Nó đã tìm ra chỗ để dẫu. Dưới một hòn đá lớn ở gốc dã lan kia. Thằng Thi sẽ than vắn: « Chiếc khăn tắm của tôi đâu rồi! » Người ta tim. Và không thấy gì cả. Sẽ có những lời bàn tán. Có lẽ Thi đánh mất trong một cuộc đi chơi. Thi có đòi hỏi, kêu nài, việc ấy cũng thường. Rồi câu chuyện cũng êm. Thời gian trôi. Kể mất của

cũng quên dần.

Lúc ấy, Đô Ta sẽ tin cho Mẫu hay: « Đô Ta đã có chiếc khăn cho Mẫu rồi! Mẫu đã hứa gì. Mẫu nhớ giữ lời hứa nha! » Mẫu trả lời với nó: « Ở đây, không được! »



## Chương thứ mười lăm

**T**HẦY giáo Sắc và cô giáo Châu tuyên bố: Giờ ngủ.

Hai quả tim của đôi trẻ đánh rộn ràng. Đồng và Liên từ này đến giờ chờ đợi mãi giây phút thần tiên đó. Người ta cũng không hiểu vì sao Bà Đốc lại cho phép học sinh rong chơi ở nơi đồng nội trong 5 ngày liền như thế.

Đồng hoan hỉ. Nó biết rằng các nữ giám thị có phần dễ dãi hơn. Trốn vào rừng trong lúc các cô giám thị uổng ngồi phơi mình dưới bóng cây, chuyện ấy dễ dàng vô cùng.

(Xem Báo Mới từ số 62)

Đông đến khu rừng thưa cây. Liên từ xa lại, đến bắt gặp nó. Trong Liên vội vả quát. Mắt Liên lắp lánh niềm hạnh phúc. Liên đã gặp người yêu.

— Đồng!

Khu rừng nhộn lên bao khúc nhạc của trăm ngàn chim chóc... Mùi hương thơm của cỏ, của vỏ cây, nhựa cây dâng lên ngào ngạt lòn vòn trên chùm cây ngọn lá, lõi lủng giữa cảnh rừng trong khúc hợp tấu của muôn ngàn « nhạc sĩ có cánh » và muôn vạn thứ sâu bọ. Giọng Liên êm dịu nở giữa âm thanh rộn rã đó, cái giọng bén lèn rì rào như một ngọn gió thoảng. Liên hỏi Đồng:

— Đồng vẫn yêu Thanh đấy chứ?

Đông giật mình, nói tay nhìn Liên. Liên bây giờ có vẻ rõ tri lùng lè cui đầu xuống, chẳng nói chẳng rằng nhưng hai tay Liên không được tự nhiên cứ vân vê mãi cõi áo thằng bé.

Cử chỉ ấy làm lòng Đồng xao xuyến. Ồ! Sao Liên lại khóc. Từng tiếng nán từ cõi con bé thoát ra.

Liên đang buồn. Một nỗi buồn thật sự.

Đồng sẽ nói rõ tất cả sự thật Liên nghe. Đối với Thanh, Đồng có chuyện gì đâu. Đồng chỉ...

Không. Đồng sẽ không nói sự thật cho Liên nghe. Không lẽ nó lại thù thật với Liên tất cả thất bại buồn cười của nó trong lúc nó mơ tưởng đến Thanh. Đồng cũng rất ngạc nhiên là Liên lại nhờ đến câu chuyện ấy. Liên đang nghĩ gì? Bây giờ muốn an ủi Liên, nó sẽ nói thiệt hết cả nỗi lòng của nó cho Liên hay, nhưng Đồng lại nghĩ ra một câu trả lời mà nó nghĩ rằng câu này thích hợp hơn hết:

— Thanh ấy ư? Đồng chán Thanh lắm rồi! Đồng đã xa Thanh từ lâu Liên không rõ ư?

Đồng chắc rằng Liên sẽ vui mừng. Trái lại, con bé hết sức sững sốt khi nghe Đồng nói xong. Giọng run run, Liên sẽ bảo:

— Chính cũng đã bao lần Đồng muốn xa Liên...

Đồng cuốngquit:

— Có bao giờ đâu?

Liên nhận thấy rằng Đồng nói thật, mím cười, và nó cảm thấy lòng khoan khoái nhẹ nhàng.

Đồng hoan hỉ. Nó biết rằng các nữ giám thị có phần dễ dãi hơn. Trốn vào rừng trong lúc các cô giám thị uổng ngồi phơi mình dưới bóng cây, chuyện ấy dễ dàng vô cùng.

Bỗng Đồng dập nắp:

— Kỳ quái quá!

Cai ý định đã chia muỗi trong 5 ngày nay thúc đẩy nó cần phải thực hiện một việc gì đây. Nó tự nghĩ: Còn đợi gì chứ?

— Ngày Liên à! Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà nhỏ để cùng sống.

Liên đưa tay áo lau mặt ướt đầm mồ hôi, nhỏ nhẹ hỏi:

— Một ngôi nhà nhỏ. Đó là điều ước mơ của bao cặp tình nhân. Ủ! Một ngôi nhà để chứa một niềm hạnh phúc mới xây dựng.

Liên vỗ tay sung sướng:

— Ồ! Chúng ta sắp cất một ngôi nhà nhỏ! Thủ quát! Nhưng Liên lại tiếp, giọng co vẻ lo lắng:

— Nhưng làm thế nào?

Đồng ra lệnh:

— Liên lại giúp Đồng chứ!

Liên theo Đồng, lòng hồn hở.

Cách xa chỗ hai đứa ngồi có một đồng cành cây vừa mới chặt xuống, lá đã biến ra màu vàng. Đồng cầm một cành cây lên giải thích cho Liên nghe.

— Gỗ làm nhà của chúng ta đó. Bây giờ Liên giúp Đồng một tay đi!

Hai trẻ hi hục chụm cây cắt thành một ngôi nhà. Chúng bẻ thêm một ít cành lá tó điểm thêm cho ngôi nhà mới cất của chúng. Đây thật là những phút giải trí đầy hứng thú của tuổi thơ ngày. Chúng say mê bắt tay vào việc không hề nghỉ một phút nào để trao đổi cho nhau những lời êm ngọt, những cử chỉ vuốt ve như bao cặp tình nhân khác. Chúng chỉ là những trẻ ngày thơ cùng đùa nghịch với nhau mà thôi.

— Nhưng Liên à! Liên có thể tin chắc là ba má Liên bằng lòng để chúng ta lấy nhau không?

Liên cương quyết trả lời:

— Nếu như ba má Liên không bằng lòng, Liên cũng trốn đi theo Đồng.

Liên nói câu này ra không chút giوغng ngại. Hình như con bé đã nghị đến chuyện không hay ấy có thể xảy ra cho hai đứa.

Hai trẻ ngồi sát bên nhau. Bây giờ chúng đã có một chỗ nấp rất kín đáo. Đồng thêm một ý kiến mới:

— Có nên làm thêm một cái cửa không Liên nhỉ?

À! Đồng có ý kiến này: Liên cởi chiếc áo ngoài rồi mượn đi.

Đồng cũng cởi chiếc áo sơ mi của nó. Con bé vâng lời. Nó rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc áo của nó cạnh chiếc áo của Đồng.

Đời Mới số 80

Nó có một nhận xét hóm hỉnh:

— Không phải cái cửa: Đó là tấm màn Đồng à!

Đồng lại ngồi xuống.

— Cố hại gì! Miễn chặng ai thấy chúng mình là được. Rồi con bé thử người ngắm một con nhện con lấp lánh như một chiếc vảy cá rơi lờ lững giữa khoảng không.

Đồng ngắm chằm chằm vào mắt Liên. Liên hết ngắm con nhện, tự nhiên mơ màng tự lụy. Đồng hơi ngạc nhiên, tỏ ý rất lo lắng. Liên sẽ gọi lên như lần trước chẳng? « Cố giáo sẽ tim Liên? » Phả làm thế nào cho Liên đừng nghĩ đến chuyện ấy mới được. Nó vờ hát nghêu ngao. Nó quay lại bắt gặp cặp mắt Liên như đang khát khao muôn hỏi nó một cái gì:

— Đồng yêu Liên mãi mãi chứ?

Đồng thành thật hứa:

— Siết đòn! Liên à!

Và cả hai im lặng nghe dội tim cùng rộn ràng dàn nhịp.

Liên lại tiếp:

— Và lúc nào chúng mình lớn chúng mình sẽ cưới nhau Đồng nhỉ!

Đồng sững sốt:

— Thế nào? Chúng mình sẽ cưới nhau ư?

Đồng hơi có ý lo ngại. Hình ảnh một viên công chúa già, nét mặt nghiêm nghị lại hiện lên trước mắt thằng bé.

— Nhưng Liên à! Liên có thể tin chắc là ba má Liên bằng lòng để chúng ta lấy nhau không?

Liên cương quyết trả lời:

— Nếu như ba má Liên không bằng lòng, Liên cũng trốn đi theo Đồng.

Liên nói câu này ra không chút giوغng ngại. Hình như con bé đã nghị đến chuyện không hay ấy có thể xảy ra cho hai đứa.

Đồng hơi ngạc nhiên:

— Liên sẽ không ở với ba má Liên nữa sao?

Liên lảng lặng cúi đầu xuống, thở dài, nhỏ nhẹ:

— Không phải thế Đồng à!

Đồng hỏi lại:

— Ở với ba má khổ lắm hay sao hứa?

Liên vui vẻ:

— Trò chơi gì vậy?

— Thầy thuốc và bệnh nhân.

Liên chưa vội trả lời. Nhưng, bỗng nó nức nở.

Đồng chỉ biết lắng tai nghe tiếng nấc của Liên. Cảm động làm sao!

Văn giọng nghèn nghẹo, Liên thở thê:

— Không phải thế đâu Đồng à! Ba má Liên vẫn thương Liên, nhưng... vì thế mà Đồng nên yêu lấy Liên, yêu mãi mãi Liên, Đồng nha!

— Liên yêu qui của Đồng à!

Thằng bé kéo Liên vào mình. Nó hôn lên má Liên như một người anh hâm hâm mà em gái của mình. Cái hôn do diễn tả một lòng thương thành thật. Tâm thần nó không bị rối loạn nữa, duy chỉ quả tim nó dập hơi mạnh một chút.

— Liên! Đừng khóc nữa Liên!

Đồng đưa tay áo lên lau môi rồi lấy giọng hài hước cốt làm cho Liên cười.

— Nước mắt Liên sao mặn quá! Có phải thế không Liên?

Liên vẫn chưa hết buồn. Con bé tö vể lo lắng. Liên định rút mù soa lau hai bên má. Tim mài không thấy khẩn, Liên kéo vạt áo lên đậm vào mắt, và lau má.

— Liên đê Đồng giúp Liên một tay.

Và nói thẳng bé vừa kéo mũi áo của Liên và đưa lên đê lau mặt cho nó.

Đôi mắt Đồng vẫn chằm chằm nhìn



(Còn nữa)

# 7 NGÀY QUỐC TẾ

(tiếp theo trang 3)

## Quốc hội Pháp sẽ thảo luận về Đông Dương

Báo « Paris Press » nhắc lại rằng cuộc bàn cãi về Đông Dương tại Quốc hội sẽ mở vào ngày 25-10. Báo này viết thêm :

« Trước khi nghị hè, Quốc hội đã dự liệu mở cuộc bàn cãi về Đông Dương vào ngày 22-10 tới đây. » Chỉ có Chính phủ có thể xác nhận về vụ này.

### ÔNG M. SCHUMAN TUYỂN BỐ

Trong một cuộc phỏng vấn ông bộ trưởng ngoại giao Pháp Maurice Schumann có tuyên bố rằng hàn hiệp định vừa ký kết giữa Pháp và Mỹ về vấn đề Mỹ tăng gia viện trợ cho Đông Dương đã không làm phương hại đến cuộc thương thuyết bênh lề hội nghị chính trị về Cao Miên mà còn làm thuận tiện cho cuộc thương thuyết đó nữa, vì rằng không điều gì trái ngược với tinh thần thương thuyết bằng tinh thần quy hàng.

Ông Schumann nhấn mạnh rằng số 385 triệu Mỹ kim viện trợ thêm sẽ dùng vào cuộc vây trang quân đội bản xứ.

Mặt khác, ông tuyên bố rằng nếu Pháp đảm nhận cuộc thương thuyết để chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương thì cuộc thương thuyết đó phải được các quốc gia liên kết chấp thuận và tham dự.

Nhắc lại bài diễn văn của ông đã đọc tại đại hội đồng Liên hiệp quốc, ông Schumann tuyên bố rằng :

phải thành thật tố ý muốn mở cuộc thương thuyết để chấm dứt chiến tranh ở B.D. Theo ông Schumann thì cuộc thương thuyết này có thể khai diễn cùng một lúc hoặc sau hội nghị chính trị về Cao Miên với mục đích chấm dứt ence xâm lăng ở Đông Dương.

### Vụ Beria là một trò cờ?

Hôm 29-9, báo « San Diego Union » đã đăng tải một bài của thông tin viên ở Madrid cho rằng vụ Beria thoát ngục có vẻ là một trò cờ lừa lão hay một cuộc âm mưu quốc tế phiến phản cho đến đợt không ai có thể biết được đầu là sự thật.

Thông tin viên này đã được gửi sang Tây Ban Nha sau khi một nhơn viên của tiêu ban điều tra dưới quyền điều khiển của thương nghị sĩ MacCarthy đã cho biết rằng Beria đã trốn khỏi nước Nga sang Tây phương.

Hôm 29-9 thông tin viên quả quyết rằng mình đã liên lạc với thông tin viên của một tờ báo xuất bản tại một thành phố nhỏ ở Tây Ban Nha. Chính thông tin viên này là người đầu tiên đã loan tin đồn về vụ Beria tẩu thoát. Thông tin viên ấy rất lo sợ và hiện thời không muốn nghe nói tới chuyện này nữa.

### Phúc diệp của Nga sô có vẻ thoái thác

Sau khi đọc lần đầu bản phúc diệp của Nga sô trả lời những thông diệp trong tờ của Anh Pháp Mỹ các giới hữu quyền Mỹ không nghĩ rằng họ nghĩ là cờ, và những vấn đề Đức Áo có thể khai diễn ngày 15 Octob ở Lugaon như các cường quốc tây phương đã đề nghị với Nga.

Phát ngôn viên của bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng phúc diệp của Nga có vẻ thoái thác, dung như chiến thuật mà Nga thường áp dụng trước kia đối với cuộc hội nghị Tứ Tường.

### HÌNH NHƯ NGA SÔ ĐỀ NGHỊ MỘT HỘI NGHỊ NGŨ CƯỜNG

Những chuyên viên Mỹ đang nghiên cứu báu vật phúc diệp của Nga sô trả lời đề nghị của tây

phương liên quan đến việc mở hội nghị từ trường

Hình như Nga sô đã trả lời chấp thuận nguyên tắc mở một hội nghị từ trường về vấn đề Đức, nhưng lại đề nghị mở một hội nghị ngũ cường để bùn cãi những vấn đề quốc tế gây ra tình hình căng thẳng hiện nay.



### Ủy ban quân sự Pháp Miền lại ngưng nhóm

Từ Siemreap trở về, sau khi hội đàm ngày 24 tiêng đồng hồ với Miền hoàng, Thủ tướng Penn Nouth đã tuyên bố với báo chí như vậy :

« Nhiều sự kiện đã chứng tỏ rằng cuộc đàm phán quân sự hiện tại thiên về nguyên tắc hơn là về thề thức giao trả thẩm quyền về quân sự. Rõ ràng phái đoàn Cao Miên đã theo dù các huân lính của nhà vua. Nay thì chúng tôi đã nghị với ngày nửa nhóm chúng lại hết các ủy ban Pháp Miền để quyết định lập trường của hai bên và cho cuộc tranh luận thêm phần sáng suốt. Trong lúc chờ đợi hội nghị ấy, tiêu ban quân sự sẽ ngưng nhóm. »

### CAO ỦY RISTERUCCI GIẢI THÍCH LẬP TRƯỜNG CỦA PHÁP

Sáng hôm 30-9, từ Nam vang, Cao ủy Risterucci đã xuống Saigon để hội đàm với Tổng ủy Maurice Dejean.

Sau cuộc hội đàm khá lâu ấy, Cao ủy đã tuyên bố với thông tin viên V.T.X. như sau : « Ngay từ khi khởi sự thương thuyết, chúng tôi đã chấp nhận nguyên tắc giao lại cho Miền hoàng quyền trị lính quân đội Cao Miên và quyền chỉ huy trong tất cả các khu quân sự. Ngoài ra, hai bên cũng ưng thuận về việc để cho vi Tổng Tư lệnh ở Đông Dương hành quân trong một vùng sẽ qui định, để bảo vệ những đường giao thông với Ai Lao.

« Phái đoàn Pháp thi luồn luồn sẵn sàng kết thúc và dần xếp thiết thực theo các nguyên tắc ấy.

« Nhưng khi khởi nhóm thì phái đoàn Cao Miên đã nêu ra một vấn đề khác: giao trả một vài đơn vị Pháp Miền cho quân đội Cao Miên. Phái đoàn Pháp cũng đã thuận chí với nguyên tắc giao trả và bù trả lại, xin giao lập tức một vài đơn vị nói trên, đóng bên bờ phía Đông sông Cửu Long cho vi Tổng tư lệnh ở Đông Dương sử dụng hành binh.

« Mặc dầu hai bên đã thỏa thuận về nhiều điểm, nhưng vẫn chưa đồng ý về cách vi Tổng tư lệnh ở Đông Dương sử dụng các đơn vị nói trên tùy theo hoàn cảnh hành binh, và tông quát hơn là về thề thức dùng quyền chỉ huy hành binh. »

### LẬP TRƯỜNG CỦA BỘ THAM MƯU PHÁP

Hôm 4-10, Đại tá Revel, Chánh văn phòng Đại tướng Tổng Tư lệnh đã tuyên bố với các báo chí về cuộc thương thuyết Pháp Miền như sau : « Cuộc thương thuyết Pháp Miền hiện nay không vấp phải vấn đề độc lập về quân sự của Cao Miên mà là vấp phải vấn đề Cao Miên tham dự vào cuộc chống Cộng ở Đông Nam.

« Thật thế, vì nước Pháp đã cam kết trao cho Quốc vương Cao Miên quyền chỉ huy quân sự trong toàn thể vương quốc. Bộ tư lệnh tối cao ở Đông Dương chỉ giữ lại quyền chủ động trong cuộc hành quân. Quyền đó tôi cần thiết cho việc giữ vững nền an ninh trong khu vực có con đường chiến lược Saigon-Vientiane chạy qua. Con đường đó là con đường vô cùng trọng yếu đối với Ai Lao, một xứ đang bị Việt Minh ham

dẫn. »

T. V. A.



trường

Hình như Nga sô đã trả lời chấp thuận nguyên tắc mở một hội nghị từ trường về vấn đề Đức, nhưng lại đề nghị mở một hội nghị ngũ cường để bùn cãi những vấn đề quốc tế gây ra tình hình căng thẳng hiện nay.

Ai là người yêu HÀNỘI ?  
Muốn biết Hanoi khác Saigon và Huế  
thế nào ?

Ai là người yêu TÒ QUỐC ?  
Muốn biết cái tình thần đặc lập cõi  
truyền của dân tộc thế nào ?

### Xin xem quyền Hanoi

tác giả : NGUYỄN QUANG LỤC

Bản tại nhà xuất bản Giò Việt  
số 218 đường Lê Lợi—Saigon

và nhà sách Minh Đạt  
127 Quang Trung (Bầu sen)  
Chợ quán

# Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Lành đúc tiện rèn và làm đồ ngoại các khí cụ và máy móc  
bằng sắt dũng gan nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh  
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

# BASTOS

## Nhị Thiên Đường

danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng hay nhút  
47, rue Canton-Cholon

Ba môn học rất cần thiết cho  
các bạn thanh niên :

### Xã hội học Kinh tế học

### Chính trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hâm thụ.

Hồi chương trình điều lệ :

COURS DE SCIENCES SOCIALES  
82-84, Blvd. de Belleville—Paris



CLICHÉ DAU

Bát Tò tuổi đà dur trăm, nghìn tám ba tám (1838),  
là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành  
diệu lại người không ưa.

# NHÀ KHIÊU VŨ ARG EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng kỳ tất cả quý khách thành phố



7— Hùng nhìn qua mây có cối lúa rồi cầm đầu bước mau về nhà. Tiếng hát trêu ghẹo vang vang đuổi theo.



8— Mây ngọt cau trên mái nhà cũ đã hiện ra, với khói lam chiều. Tiếng chuông chieu mờ của ngôi chùa gần dần dập theo nhịp của tâm trạng Hùng.



9— Ngừng lại trước cổng nhà, Hùng không theo lối thẳng vào sân mà rẽ hàng rào, đi quanh vườn để lỡ mờ trong hoàng hôn.

## Hoàng Thơ

trình bày

Sau cuộc đảo chánh 9-3-45, những chánh trị phạm ở Côn đảo đều được thả về. Hùng bị dày từ trước khi chiến tranh thứ hai bùng nổ rồi mấy năm sau có tin về là anh đã chết mất tích. Sự thật thì Hùng đã nhờ em đưa ra tin ấy về tận tinh nhà, vì không muốn cho vợ mỗi mòn tuổi trẻ chờ đợi anh, chẳng biết ngày nào mới được trở về — vì anh bị án trên mười năm.

Thời cuộc biển chuyển bắt đầu, Hùng được trả lại tự do trước ngày Nhứt đầu hàng. Trên đường về tinh nhà, Hùng pháp phong chưa biết những gì chờ đợi mình ở nhà, đã có nhang thay đổi gì ở người vợ trẻ đẹp mà anh vẫn thương yêu.

Câu chuyện bắt đầu, lúc Hùng qua chuyến đò ngang về nhà...



10— Với sự pháp phong của con người vắng mặt lâu năm chưa biết ở nhà đã có gì thay đổi, Hùng ghé nhìn qua phía cửa sổ khi nghe có tiếng người đàn ông ở bên trong.



11— Trước mặt Hùng nấp ở ngoài, trong bóng tối đang xuống, anh nhìn thấy phía sau lưng một người đàn ông ngồi ở ghế trường kỷ đang ngảnh về vợ anh, Liên đứng, trước bàn thờ.



12— Liên van vái xong rồi cầm mảnh nén hương ở bàn thờ đặt bài vị Hùng.

## Hiếu Đệ

minh họa