

ĐỜI MỚI

SỐ 79

Từ 1 đến 8-10-53

NAM VIỆT

5\$00

TRUNG BẮC MIỀN LÀO

7\$00

Wasm

AP95

V6D64+

TRONG TẬP NÀY :

- TRƯỚC THỜI CUỘC
TRANH ĐẤU NHƯ THẾ
NÀO ?
của TRẦN VĂN ÂN
- LÀM LẦN TRONG LUẬN
ÁN « KIM VÂN KIỀU »
CỦA TRẦN CỨU CHẨN
- THỦ ĐÔ ĐẠN MẠCH
DƯỚI MẮT NGƯỜI VIỆT
- DU KÝ : NGHỈ HÈ TRÊN
ĐẤT PHÁP
- HÌNH THỨC VÀ NỘI
DUNG VĂN NGHỆ DÂN
TỘC
- KHỞI ĐĂNG : « NGƯỜI
VẮNG MẶT » CHUYỆN
PHIM VIỆT NAM

HÌNH BIA

THÁI THANH

trong đoàn hợp ca dân tộc

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN

117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán

Điện thoại: 793—Chợ Lớn

Chủ nhiệm: TRẦN VĂN ÂN

Giám đốc: LÊ VĂN NGỌ

Chủ bút: HOÀNG THU ĐÔNG

Quản lý: TRÁC ANH

Văn phòng liên lạc: 96 Đại lộ Grimaud-Saigon

Điện thoại: 22.491 Saigon—Hộp thư 353 Saigon



C.L TRUNG

LÁ THƯ TÒA SOẠN

CUNG trên trang này, từ trước đến nay, chúng tôi vẫn dành để đăng những bài: thư của nhà xuất bản hay của Tòa soạn, cùng ý kiến của các bạn là đề trình bày những nội thất mắc của Nhà Xuất bản, của Tòa soạn, những lời phê bình quí báu của các bạn, không ngoài ý muốn làm cho tạp chí của chúng ta mỗi ngày mỗi tiến về phần nội dung cũng như về mặt hình thức.

Muốn đi sâu vào việc phê bình, cũng có ý là muốn thâu góp thêm được nhiều ý kiến mới của các bạn nên chúng tôi mong muốn những lời phê bình của các bạn giúp cho chúng tôi từ nay sẽ được đầy đủ hơn.

Như phê bình nội dung tờ báo không những chỉ bảo là huy, đỡ, tinh hoạt, buồn tẻ, nhưng chúng tôi còn muốn các bạn nêu rõ cho biết những mục nào Tòa soạn nên bỏ khuyết, giữ hoặc bỏ, những bài nào đã đi sai đường lối của tờ báo, những loại bài nào nên thêm... Tóm lại tất cả những cái hay, cái đỡ về phần chia sẻ của tờ báo, cùng những cây viết cộng sự cho Đời Mới.

Đời Mới mong nhận được những ý kiến hay của các bạn, riêng Tòa soạn luôn luôn giữ tinh thần phục thiện, cố gắng để làm cho Đời Mới xứng đáng với lời khen của các bạn.

TÒA SOẠN ĐỜI MỚI



HỘP THƯ TÒA SOẠN

Các bạn Ty Du (Hà Nội) L. P. Q. (Sài Gòn) Hoàng Phượng, Minh Phú, Hoàng Dương, Ngô Thế Hân, Nguyễn Phà, Nam Tè, Võ Văn Giàu:

Đã nhận được bài các bạn. Đa tạ.

Bạn Ngũ Đức Bôn:

Viết lên hai mặt giấy, nếu đang được làm thế nào thì sắp đặt? Đang xem lại bài "Trăng lạnh".

Bạn Tô Duyên:

Nhận dù bài của bạn. Lần lượt sẽ đăng. "Người quân kỳ", đã đăng rồi, xem lại Đời Mới cũ sẽ thấy.

Bạn Lỗ Cảnh Chuyên:

Đã tiếp được thư, chúc ý lời bạn dặn. Hai bài gửi sau không đăng được.

Bạn Châu Hai Thành:

Ô xa gửi bằng nhà giấy phép, nếu ở gần có thể bỏ hộp thư nhà báo.

Ý nghĩa đã nói rõ trong cuộc thi đó rồi.

Bạn Huyền Lang:

Đại bài khác của bạn.

Bạn Minh Phương (Nhà trang):

"Nhờ những ngày qua" không đăng được. Xem lại lập trường, ton chỉ của Đời Mới.

Bạn Cao Đắc:

Bài gửi chậm.

Bạn Nguyễn Hồng Anh (Phnom Penh):

Gửi chậm nhất rồi! Các trường trên ấy đã khai giảng chưa?

Bạn Hương Giang:

Nhà ý của ông chủ nhiệm là chỉ làm giùm cho bạn, không tính tiền về việc san 34 tấm hình đó.

Bạn Hoài Phương:

Muốn dành một sự ngạc nhiên về phần bạn. Đại nhé!

Đại diện Đời Mới - Tin Mới tại Paris

Ông Nguyễn Bảo Toàn, một nhà viết báo kỳ cựu, cựu Giám đốc tờ "Dân Mới" trước chiến tranh. Địa chỉ: 82-84, Boulevard de Belleville Paris.

Các bạn ở Pháp muốn liên lạc với nhà báo xin do nơi ông Toàn và muốn mua báo, cứ đóng tiền nơi:

Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie
74, rue Saint Lazare Paris

Tran van An compte № 48.198
Có thẻ mua mandat carte gởi đến.

Giá báo tại Pháp quốc có cả tiền nước phi:

ĐỜI MỚI

3 tháng 2.250 frs (1)
6 tháng 4.450 frs
1 năm 8.800 frs

TIN MỚI trào phúng văn nghệ:

3 tháng 1.200 frs
6 tháng 2.350 frs
1 năm 4.650 frs (2)

(1) Giá phi gởi máy bay mỗi tập Đời Mới 14\$10 (14 frs) nên giá báo tại Pháp trừ nêu quá cao.

(2) Giả này sẽ bị thay đổi, nếu đồng bạc bị sụt giá đối với đồng quan.

Sau khi gởi tiền vở banque, lấy biên lai gởi đến quản lý Trác Anh, hộp thư 353-SAI GON.

Bạn Lê Hùng:

Đang đọc những vở thơ của bạn.

Bạn Thanh Sơn (Sla Mimot):

Đại bài khác của bạn.

Bạn Dương Quỳnh:

Đời Mới vẫn còn giữ mãi mục ấy. Kiên nhẫn chờ! Nhận được đều đều bài của bạn. Sóng với mây trời biển, sáng tác khoẻ quá!

Bạn Văn Thành:

Thư và bài của bạn gửi về đều nhận được. Tòa soạn chỉ có thể trả lời cho bạn trên mặt báo, mong bạn hiểu cho.

Bạn Nguyễn Khoa Huân:

Đang đọc "Đời Lập". Sẽ chiều ý bạn nêu trong thư. Bạn chịu lỗi cho.

Bạn Ph. X. Th.:

Có ghi rõ trong Đời Mới. Nhận với bạn ấy gửi ngân phiếu về Ty Quản lý, và nói rõ ý muốn của mình trong thư riêng.



HỘP THƯ QUẢN LÝ

Chúng tôi nhận được ngân phiếu của Ông Trịnh học Kỳ (Hatién)

100\$

— Trần Phú (Thuduc)

20\$

— J. Lê văn Sang (Kontum)

100\$

— Tiêu văn Bân (Long Xuyên)

240\$

— Hà văn Vui (Poulo-Condore)

300\$

— Đà văn Sám (Hanoi)

150\$

— Mai thành Liêm (Pursat)

100\$

— Trần Quát (Mimot)

420\$

Sgt Chef Tung (SP. 4.314)

100\$

— Lê văn Nam (Biao)

120\$

— Cao xuân Nhì (Vientiane)

100\$

— Phan cao (Quyền) (Paksé)

100\$

— Bồ quốc Ninh (Prekkak)

70\$

— Nguyễn văn Bert n (Kampot)

180\$

— Vệ — Ủy Nguyễn Súy (Tây Ninh)

100\$

Cô Kim Sa (Bangor)

120\$

Ô. Lưu đình Ngọ (Hanoi)

170\$

Cô Công tàng Tôn Nữ Thị Chu (Hué)

cheque Trésor

120\$

Ty Quản Lý



Cuộc đình công vĩ đại ở Ý đại lợi

Phong trào đình công trọn vẹn nhất ở Ý đại lợi kể từ hơn 30 năm nay, khởi diễn ngày 24-9 trong 24 tiếng đồng hồ tại các xí nghiệp kỹ nghệ trên bán đảo Ý đại lợi. Có tới 4 hoặc 5 triệu lao động nghỉ việc.

Điều đáng chú ý là toàn thể ba nghiệp đoàn lớn đã đồng ý ra lệnh đình công. Ba tổ chức đó là: Tổng liên đoàn Lao động chủ mảng lĩnh của cộng sản, Tổng liên đoàn các Nghiệp đoàn Lao động Ý đại lợi theo khuynh hướng dân chủ Thiên chúa giáo và Liên hiệp Lao động Ý đại lợi có xu hướng dân xã.

Có tới 4 hoặc 5 triệu thuyền viên tham gia cuộc đình công này. Duy có các ty số thiêt yếu như các xưởng máy dúc và các xưởng máy điện còn hoạt động như bình thường trong khi thuyền thuộc ngành vận tải trong thành phố trú tinh bủi việc trong hai tiếng đồng hồ buổi sáng và trong hai tiếng đồng hồ buổi chiều để cho các ty số hành chính và thương mại có thể hoạt động như thường lệ.

Các lao động thuộc ngành báo chí và giúp việc tại các nơi « hoan lạc » cũng tham dự cuộc đình công. Người Ý không có nhiệt tình để đọc và cũng không co giải trí như hi thương, rạp chớp bóng v... v... trong 24 tiếng đồng hồ.

Nhơn dịp này, con số người ở không lại tăng lên gấp ba vì tinh theo trung bình, hiện ở Ý đã có tới 2 triệu người thất nghiệp.

Ông tổng trưởng nội vụ đã áp dụng các biện pháp đặc biệt để đề phòng mọi cuộc lợn xộn đáng tiếc có thể xảy ra trong cuộc đình công, nhứt là tại các thị trấn lớn là nơi sẽ có các cuộc mít tinh của ba tổ chức nghiệp đoàn lớn.

Vụ buôn lậu đồng bạc Đ. D. vẫn còn rắc rối

Hồi sáng 23-9, ủy hội nghị sĩ điều tra về vụ buôn lậu đồng bạc Đông dương đã nghe lời khai của ông Claude Bourdet.

Theo những tin tức nhận được sau phiên khai này, ông giám đốc báo « L'Observateur » đã cho biết những chi tiết về những điều kiện trong áy cuộc buôn lậu đó là, đồng bạc, đồng quan đã lẩn lẩn trở nên một cuộc buôn lậu trên địa hạt tài chính, có cho biết rằng chính ông Despuech viết bài báo có kèm theo những hình chụp, đã được đăng tải trong tháng Mai vừa qua trên mặt báo « L'Observateur ».

Sau đó, ủy hội xem xét « bức thư không niêm » của ông Pierre Max và đã quyết định không trả lời bức thư ấy.

quan đến riêng Ông Monastierie) là những tài liệu giả mạo, song một lát sau, ông nhận ra rằng ông Monastierie đã xuất ra những tài liệu ấy.

Về vụ nhận có nợ 35 triệu quan, ông đã cãi lại những lời quả quyết của Despuech và tố cáo ông này giả mạo. Nhưng cách vài phút sau, bị hỏi dồn nên ông Monastierie đã tuyên bố không hiểu tại sao tài liệu ấy lại rơi vào tay tác giả cuốn « Buôn lậu đồng bạc » được.

Các ủy viên đều cảm giác là Monastierie đã nhiều lần tự mâu thuẫn về nhiều điểm. Sáng thứ ba, ủy hội sẽ nhóm lại để nghe ông Letourneau.

CÒN THÊM NHỮNG NGƯỜI CHỨNG QUAN TRỌNG KHÁC

Ông Mondon, báo cáo viên của ủy hội, đã ngỏ ý mong rằng ông Pleven và tổng trưởng tái chính trong nội các Pleven hồi cuối năm 1951, sẽ ra khai về vụ ông tổng thống đã yêu cầu mở cuộc điều tra trong hồi ông Pleven giữ chức thủ tướng.

Sau hết, ủy hội đã quyết định mở tạm phiên nhóm trong tuần tới để nghe lời khai của các ông Diethelm, Bollaert và ai nữ Raynal, nhân viên văn phòng tổng thống, do đốc Decoux và đại tướng Revers.

Lực lượng ngoại quốc sẽ triệt thoái ra khỏi Cao Ly

Hôm 23-9 một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Mỹ loan báo rằng nhiều giải pháp đã được trù liệu để đề nghị với cộng sản nên triệt thoái cả các lực lượng ngoại quốc ra khỏi Cao Ly, kể cả lực lượng Mỹ, nhưng chỉ thị hành công cuộc đó khi nào có thể thông nhất được Cao Ly và có thể bão táp được sự toàn vẹn của lãnh thổ Cao Ly bằng những bản hiệp định quốc tế.

(xem tiếp trang 38)



Chúng ta hãy bắt đầu trở lại chiến tranh đòi thượng cờ

Trước thời cuộc

Đặt vấn đề ái quốc

AI là người sinh đẻ Việt Nam lại là người không ái quốc ? Tôi tin rằng tất cả người Việt Nam đều thương nước mến nhà, yêu nòi quê giông. Nếu có người không yêu Tô quốc, người ấy đã mất tâm hồn và thê cách Việt Nam. Như vậy, ta không cần nghĩ đến họ.

Nhưng, muốn người muôn ý, mỗi người đều hiểu cách thương nước khác nhau, mặc dù đều đang trên lập trường vì Tô Quốc.

Trong khi nước nhà và dân tộc sắp bước qua một giai đoạn lịch sử mới, ta thử cùng nhau đặt vấn đề ái quốc.

Và sở dĩ tôi dám nói rằng ta sắp bước qua giai đoạn mới là tôi căn cứ trên tiến trình chính trị.

Biết vậy, tôi không nói rằng giai đoạn mới sẽ tự nhiên tốt đẹp không cần chúng ta góp sức tranh đấu. Trái lại, tôi nhận thức rằng, dù muôn dù không giai đoạn này sẽ trải qua để cho giai đoạn mới xuất hiện, và khi nó tới, chúng ta cần nhất trí nỗ lực tranh đấu để giải quyết những vấn đề đang làm ấm cả bầu trời Việt Nam.

Thế là trước hết tôi đặt nguyên tắc tranh đấu với sự chung lưng đấu cật của phần đông người mình, nếu không được của toàn thể đồng bào.

Mà thế nào là ái quốc ? Phải chăng là mưu tự do nước nhà và phuộc lợi dân tộc ? Trong quốc gia và dân tộc, có nhà ta và ta trong đó. Nói hép lại thì cũng là lo cho nhà ta và cho ta. Chúng ta đều là phần tử của một tờ chúc lớn lao gọi là quốc gia dân tộc. Và sở dĩ, trong trường hợp ngày nay ta phải nghĩ Tô quốc trước là vì nếu Tô quốc không tự do là ta khó sống ; nếu đại cuộc khống rỗi thì bao nhiêu công cuộc làm ăn của ta tức là đời sống gia đình và cá nhân ta sẽ bị phá vỡ.

Hiểu như vậy rồi, ta thử xét qua phương thức thực hiện những nguyên vẹn của ta.

Bạn đã thấy rõ không cách nào hơn là phải có sức bê xiềng xích. Đó là phương thức hay tuyệt đối. Nhưng nào phải làm được như vậy mãi. Lầm lúc ta không giữ cái thế hơn, nên ngoài vũ lực ra còn phải dùng chính trị và ngoại giao. Ma chánh trị và ngoại giao có chẳng hiệu quả là khi nào ta có thực lực, hoặc lớn hoặc nhỏ. Và cũng có khi thực lực ta kém mà ta có thể thắng thế ngoại giao nếu thời cơ thuận tiện và có những áp lực của tình thế giúp ta.

Bạn và tôi đều ao ước độc lập quốc gia và hòa bình xứng sờ, trong lúc chiến tranh đang co. Pháp lại tuyển bổ sung chịu hoàn thành nền độc lập của ta. Và sở dĩ Pháp long trọng tuyển bổ là vì nhiều lẽ mà đã có lần tôi nói qua với bạn.

Đó là triệu chứng của sự thay đổi thời kỳ hướng thời cuộc Việt Nam. Đóng trước thời biển, há ta không có thái độ ?

Tuần lễ Kinh Quốc

THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN TÂM ĐI KINH LÝ TỈNH GÒ CÔNG, PHÁT TIỀN CHO NÔNG DÂN VAY VÀ THĂM CON ĐÊ NGÂN NƯỚC BIỂN TRẦN VÀO ĐỒNG RUỘNG

Sáng hôm 24-9, Thủ tướng Nguyễn Văn Tám đã cùng với một số đồng bào nhân vật đi kinh lý tỉnh Gò Công.

Tới tinh lý, Ngài chủ tọa một cuộc biểu tình của dân chúng trong dịp phát tiền cho nông dân vay ngắn hạn để canh tác. Sau đó, Ngài di Tân Thành, ở bờ biển,



Mặt Trận Bình Dân ở chi bộ « Bình Hòa » rất sôi sùng tham dự công cuộc cứu hỏa và giúp đỡ đồng bào bị nạn.

Thiếu tướng Lê Văn Viễn, Chủ tịch Mặt Trận Bình Dân, khi hay tin có vụ hỏa hoạn này liền giao cho anh em thanh niên M.T.B.D. một số gạo để cấp phát cho một trăm mươi chục gia đình bị nạn.

Cuộc phát gạo cho nạn nhân đã khởi sự từ chiều thứ sáu 25-9-53.

ÚY BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC BẮT TAY VÀO VIỆC

Sau nhiều ngày trao đổi ý kiến giữa nhiều đoàn thể Quốc gia và nhân sĩ, một Ủy ban triệu tập và tổ chức Hội nghị Toàn Quốc đã thành lập, gồm có quí vị :

A.— Có mặt tại Saigon

Đức Hộ Pháp Cao Đài Phạm Công Tắc Lê Văn Viễn, Thủ Lãnh Quân đội Quốc gia Bình Xuyên.

Lương Trọng Tường (Phật giáo Hòa Hảo) Phạm Hòe, Thương gia, nghị viên thành phố.

B.— Chưa có mặt ở Saigon

Đức Giám mục Lê Hữu Từ, Trần Trọng Kim, Đặng Văn Sung, Trần Hữu Nam.

Quí ông Lương Trọng Tường, và Phạm Hòe có đến tin cho Thủ tướng Chính phủ hay sự thành lập của Ủy ban và chọn nơi làm Văn phòng tại Dinh Đô thị Saigon Chợ Lớn.

Ủy ban bắt đầu làm việc từ ngày nay và lần lượt sẽ thông tin cho đồng bào biết về công cuộc triệu tập Hội nghị.

CÙNG CÁC BAN DỰ CUỘC THI « CÁ TÍNH QUỐC GIA VIỆT NAM » DO VĂN PHÒNG ĐỨC QUỐC TRƯỞNG TỔ CHỨC

Văn Phòng Đức Quốc Trưởng kinh tin để các bạn xa gần biết rằng những bài thi « Luận thuyết về cá tính Quốc Gia Việt Nam » hiện nay đã được 5 vị trong Ban Giám khảo chấm xong rồi. Cini còn đợi một vị nữa khi di công canh ngoại quan và sẽ chấm nốt, và Hội Đồng Giám khảo sẽ có thể công các điểm số để công bố kết quả cuộc thi này.

Đà Lạt, ngày 24 tháng 9 năm 1953
Văn phòng Đức Quốc Trưởng

KÍNH ĐẠT

thực hiện điều ta mong mỏi ? Sao ta không sẵn bước trước thời cuộc để mà tạo nên những điều kiện thuận tiện cho ta ?

Tại sao ta đưa điều kiện thành thật trong cuộc thương thuyết, mà không nghĩ gop sức tạo thực lực ?

Tại sao ta không tin nơi ta lại mong người khác tin ta ?

Ta muốn hòa bình, tại sao ta không tranh thủ điều kiện hòa bình ?

Ta sợ, ta ngờ vực lối cũ, rồi ai là cho ta ?

TRANG 4

Bảo rằng « không mơ, chợt cúng đồng » là muốn kẻ khác dọn cỗ cho mình.

Tôi tin rằng bạn Đời Mới không lẩn thẩn. Bạn sẽ tích cực và chống lại thái độ tiêu cực là thái độ của người biếng nhác.

Ta không sợ kẻ khác không nghe ta mà nên sợ chúng ta không nhất trí. Ta không sợ sẽ thất bại mà nên sợ ta không cương quyết. Ta không sợ kẻ khác dối ta mà nên sợ ta dối lừa ta.

Trước những ngày quyết định, tôi có một ước nguyện :

Thống nhất ý chí độc lập của toàn dân Tuyên dương ý chí hòa bình của dân tộc.

TRẦN VĂN ÂN

Đừng lây-lất nữa !

SỨ-KHOẺ LÀ HẠNH-PHÚC TRÊN ĐỜI VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

CỬU LONG

Ta sẽ thấy vui vẻ, hăng hái và thích làm việc hơn trước

CỬU LONG - HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC

VÕ ĐÌNH DẦN (Chợ Lớn)

MỖI TUẦN NHỚ ĐỌC



Tuần báo
Trào-phúng, Văn-nghệ

bhuvé ho trái nho
PECTO-CHERRY



Đủ hạng : NHỈ-NHẤT-NGANG
214 DIXMUDE - SAIGON

ĐỜI MỚI
đóng thành bộ

Bạn chớ bỏ qua mà không mua Đời Mới đóng thành bộ (3 quyển hoặc 4) 59 tập, thiếu số 1.

Có bán tại phòng liên lạc 96 đại tá Grimaud Saigon và tại 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ quán.

3 quyển giá ... 341 đồng

4 quyển 376 đồng

Báo cũ, tính cho bạn đọc 4 đồng thay vì 5 đồng.

Bìa vải 35 đồng (công đồng)

Bìa da 45 đồng

Ta nên tự hỏi ta có muốn điều gì chẳng ?
Nếu có, sao ta lại không dám tranh đấu để mà

Golden Club

VIRGINIA

20 CIGARETTES

Xin ông đừng ngạc nhiên khi được thư tôi. Tôi đã uống thuốc Ngũ Tạng Tinh và tập thể dục nên không đầy 5 tháng đã thâu thập được nhiều kết quả ông chỉ xem bức ảnh gửi tặng ông đây thì rõ sự thay đổi. Tôi công nhận Ngũ Tạng Tinh là một thứ thuốc bùn quí giá để khuyến khích y học Việt Nam đang hồi phát triển và để cho người dùng nhận định thử thiệt hư, tôi tặng ông bức ảnh này và cho phép ông đăng nó và bức thư tôi vào các quảng cáo để chứng minh thuốc ông. Hình có thể đăng trên tạp chí hoặc báo, thì khuyên các bạn thanh niên muốn bồi bê sức khỏe và mặt thân hình đẹp thời cần nhất là thể dục, món ăn trong sạch, và sau cùng một người bạn trung thành là Ngũ Tạng Tinh La Vạn Linh. Dùng nó anh em sẽ được toại ý. Sau hết xin chúc ông mạnh khỏe.

TRẦN HỮU TRÍ
Seconde moderne lycée Petrus Ký—Saigon

BÚC THƯ KHEN TẶNG



Saigon, ngày 14-6-1953.
Gửi ông chủ nhà thuốc La Vạn Linh
(Cholon)

Thưa ông,
Xin ông đừng ngạc nhiên khi được thư tôi. Tôi đã uống thuốc Ngũ Tạng Tinh và tập thể dục nên không đầy 5 tháng đã thâu thập được nhiều kết quả ông chỉ xem bức ảnh gửi tặng ông đây thì rõ sự thay đổi. Tôi công nhận Ngũ Tạng Tinh là một thứ thuốc bùn quí giá để khuyến khích y học Việt Nam đang hồi phát triển và để cho người dùng nhận định thử thiệt hư, tôi tặng ông bức ảnh này và cho phép ông đăng nó và bức thư tôi vào các quảng cáo để chứng minh thuốc ông. Hình có thể đăng trên tạp chí hoặc báo, thì khuyên các bạn thanh niên muốn bồi bê sức khỏe và mặt thân hình đẹp thời cần nhất là thể dục, món ăn trong sạch, và sau cùng một người bạn trung thành là Ngũ Tạng Tinh La Vạn Linh. Dùng nó anh em sẽ được toại ý. Sau hết xin chúc ông mạnh khỏe.

TRẦN HỮU TRÍ
Seconde moderne lycée Petrus Ký—Saigo

Nhà khiêu vũ
GRAND MONDE



Cuộc biểu diễn do cặp ngôi sao màn ảnh Mỹ quốc

ST. CLAIR và DAY trình bày



diệu múa tân thời ! vũ khúc êm tai !

GOM-FIX

là vị thuốc để giúp cho quý ngài khỏi lo tóc bù xù trong giờ làm việc.

Rất dễ tắm gội.

PHƯƠNG MAI
485, F. Louis

ĐỘC THẦN CHUNG

Nhụt báo thông tin
4-6-8 đường d'Ormay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhứt ở
Việt-Nam



HỘI NGHỊ ĐỘC THÂN

LỜI một ngàn đại biểu của nhiều nước trên thế giới đến dự cuộc hội nghị quốc tế đầu tiên của những người độc thân tại thủ đô nước Hòa lan.

Những người đã có vợ, có chồng rời hoặc những kẻ đã kết hôn rồi ly dị đều tuyệt đối không được dự vào cuộc hội nghị bàn về vấn đề hôn nhân.

Nhiều nhà báo trong nước hoa huệ và ngoại quốc đã xô nhau đến theo dõi các cuộc thảo luận đặc biệt này. Nhiều giàn nhạc kéo dài khắp các đường có những kẻ chưa vợ chưa chồng đi biểu diễn.

Người lớn tuổi nhất hội nghị là một ông lão độc thân từ 75 năm nay.

Chương trình hội nghị phần lớn lại dành cho vũ khúc, vì đối với các ông bà chich bóng cờ đơn thì nghệ thuật là một phương tiện tốt nhất để làm khảng khít các «tâm hồn chị em».

Một điểm đặc biệt khác nữa là mục đích cuộc hội nghị không chỉ cho sự độc thân mà trái lại là đã phá những ai không vợ, không chồng. Những kẻ xướng xuất cho rằng kết quả lớn lao nhất của hội nghị là làm giảm bớt số hội viên di, nghĩa là thúc giục cho các ông, các bà lão tìm kiếm lối đối lứa.

Những kẻ độc thân có mặt đều hứa với ban tổ chức hội nghị là khi họ lấy vợ, lấy chồng thì báo với ban tổ chức hay liền để làm bǎn thống kê cho đúng.

Hội nghị để tự phản đối mình, việc ấy mới nghe qua có vẻ ngược tai, song rồi nghĩ lại thì eубi lầm.

Các ông các bà độc thân từ trước đến nay rêu rao chủ nghĩa «ở một mình» lồ rỗi, bỗng dưng đám ra lấy vợ, lấy chồng thì làm sao cho khỏi... «danh không chính, ngôn không thuận». Mà ở vây hoài, thì đời cũng mất tươi. Chỉ bằng hé nhau lại, hội họp, bàn luận, tuyên bố cho nó có vẻ... và nhứt là có dịp quảng cáo cho sự chưa vợ, chưa chồng của mình để thiên hạ chú ý đến...

... Được kiểm lấy tấm chồng, tấm vợ cho khỏi cô đơn.

Hội nghị tự phản đối biến thành ra tự hoan hô và khẩu hiệu :

— «Chủ nghĩa độc thân muôn năm ! »

Đời ra đã dão :

— « Đã dão độc thân muôn năm ! »

Chuong baikieu

ĐỌC KHẮP CÁC BÁO NGOẠI QUỐC

Tin vắn các nơi

Trong số 1000 người Mỹ lại có một người ở tù. Với dân số 160 triệu, có 107.374 người bị giam, tính ra có 6239 dân bà.

Nhà quý tộc Anh Brongham and Vaux cao 1 tháp 99 ngày nay chỉ có một ước muôn: tháng cuộn về hông tròn.

Lúc 16 tuổi Lord Brongham and Vaux hưởng một gia tài 250.000 quan, tức 250.000.000 quan tiền Pháp. Mất hết cả gia tài trong các cuộc đùa nên ngày nay Brongham and Vaux phải làm nghề chăn nuôi bò cát, làm nghề này nhà quý tộc có thể ăn uống no đủ nhưng y không thể nào tìm ra một số tiền 100.000 quan để trang trải nợ nần.

Ông ta tuyên bố với người đời nợ là chỉ có cờ bạc mới cứu ông thoát khỏi vòng túng quẩn.

Nhà chế tạo ô tô Ý Inzio Ferrari định không dự cuộc thi đua sản xuất ô tô quốc tế nữa mặc dầu Ferrari đã đạt đến những kết quả rất khả quan. Trong cuộc phỏng vấn, Ferrari tuyên bố ông ta sẽ dứt bỏ thi đua vì cảnh binh đã bắt lực không giờ nỗi giận điệp các thương xe khác lọt vào hàng đe điều tra tình hình ô hàng của ông.

Kỹ nghệ điện ảnh Ý đã sản xuất trong 6 tháng đầu năm nay 500 phim. Hình như sự sản xuất của Ý đã trội hơn cả sự sản xuất ở Hollywood.

Trong số 300 phim đó có 32 phim màu và hai phim nói.

Theo những tin tức sau cùng mới nhận được ở Téhéran, các lãnh tụ đảng Tudeh, bị bắt khi đại trưởng Zahedi lên cầm quyền hiện bị giam ở một hòn đảo ở vịnh Persique. Theo tin tức trong giới Do Thái một số đóng đảng viên Cộng sản chưa trốn khỏi Téhéran, hiện họ đang trú trong những khu phố cũ của thành phố.

Tờ nhật báo Ashahi (mặt trời mọc) phát hành tới 6 triệu số, hoàn toàn do tay người sáp đặt vì chưa có một cái máy nào có thể sản xuất được 2000 đầu hiệu của lối chữ Nhật. Việc sáp đặt cho tờ báo mất một thời gian lối 18 giờ.

Viện sinh vật học ở Pérou quả quyết rằng dân Áo không nhiễm phải bệnh ung thư. Việc dân Áo không nhiễm phải bệnh đó vì họ thường di chánh không.

Mặc dầu trong năm nay, không khí giữa Ai Cập và Anh đã có những phút căng thẳng nhất nhưng số tàu bè đi lại trên Kênh Suez đã đạt đến con số cao hơn tất thảy các năm khác. Trong 6 tháng đầu, có 10 triệu tấn tấn Anh, kể đến Na Uy 7 triệu tấn và Pháp 4 triệu.

Một cô gái ở San Francisco vừa mới nhờ một trạng sư thành phố ấy, một vụ về đời chồng của cô. Cô thú thật đời vợ chồng của cô

đến một mức độ không thể nào chịu nổi nữa và nay cô chỉ muốn xin ly dị. Cô nói với trạng sư là chồng cô không yêu nữa. Trạng sư hỏi cô cho biết nguyên do về sự khó chịu đó.

« Một chàng cô không thể nào từ chối được... Dứa con sau cùng của chúng tôi không phải là con của chồng tôi ! »

Ngôi nhà của Chaplin sắp bán

Ngôi nhà của Chaplin ở Beverly Hills gần San Francisco đã bán cho một nhân viên trong một ban mua bán bất động sản với cái giá là 400.000 mỹ kim. Ngôi nhà sẽ được bán lại sau khi đã xây cất lại thành ra 4 gian.

Phi công Pháp lái phi cơ để « ngắm cảnh »

Cách không xa thị trấn Bornel quận Seine và Oise có trại của những người khốn thân móm danh là « Câu lạc bộ Titan. »

Cách vài ngày đây có nhiều phi công lái phi cơ bay sà sà trên trại để « ngắm cảnh ». Ông giám đốc trại không có ý kiến cay với đạo lý đã dọa sẽ đem chuyện ấy trình sở hiếu binh nếu còn những vụ xâm phạm không phận như trên.

Chiếu phim « Hiroshima » trước các nhà vật lý học ngoại quốc

Hôm 15-9, там trong số 53 nhà vật lý học ngoại quốc dự hội nghị quốc tế về vật lý học thuyết lý mô tại Tokio, đã xem chiếu cuốn phim nô bom nguyên tử ở « Hiroshima ».

Cuốn phim này do hiệp hội các giáo viên sản xuất.

Tám nhà vật lý học trong số có các ông Block (Pháp) và Feyman (Mỹ) đã tỏ ý kinh ngạc về sức tàn phá dữ dội của bom nguyên tử trình bày trong cuốn phim và tuyên bố rằng mặc dù có cách chánh trị, cuốn phim này cũng nên chiêu cho toàn thế giới xem vì có giá trị về nghệ thuật và giáo dục.

Cuộc đời của R. Hayworth sắp được quay thành phim

Hollywood dự định quay một cuốn phim về đời của Rita Hayworth với nhân vật « The barefoot countess » (Bà trước phu nhân đi chân không). Trái với những điều người ta tưởng lầm, không phải Rita sẽ đóng vai của mình.

Hàng Columbia có dào kỹ giao kèo định mua quyền về cốt truyện phim của tác giả Joseph L. Mankiewicz, người thực hành phim « All about Eve » (Xung quanh Eve). Nhưng Mankiewicz từ chối lấy cớ là Rita không được tự nhiên trong vai của chính nàng và như vậy nàng sẽ yêu cầu cho nhiều thay đổi quan trọng về lịch sử của nàng.

James Mason sẽ đóng vai Ali Khan. Nhưng người ta đang lo tim có dào đóng vai Rita và người đầu tiên của nàng (nhà hát tu bìn vở đầu hòa Edward Judson) và Orson Welles.

(News Chronicle, Londres)

Tránh những vụ dụng chạm trên không...

Theo những lưu thông trên không trớn nên rất nhộn nhịp ở quanh một vài trường bay ở Mỹ. Hội đồng chuyên chở về ngành hàng không đã yêu cầu các phi công phải giảm tốc lực phi cơ mỗi lúc họ gần đến phi trường. Bay trên phi trường tốc lực mỗi giờ là 210 cây số, quanh phi trường tốc lực có thể lên đến 300 cây số một giờ.

Một sản phụ Miên hạ sinh ngũ phúc ba trai, hai gái

Một sản phụ người Miên ở Sóc Kiên Sway, thuộc tỉnh Kandal mới đây hạ sinh ra cùng một lúc nhưng 5 đứa con, 3 trai 2 gái.

Theo tin tức gởi về Nam vang cho biết sản phụ đã tròn sanh « ngũ phúc » từ hôm 3-9 và hiện cả sáu mẹ con đều mạnh khỏe hết.

Gia đình này nghèo mà phải nuôi một lần năm đứa con nên nhà chuyên trách sở tại đã có vận động đề xin được Chính phủ Miền hoảng trợ cấp.

Tạm thời thì người ở chung quanh đều ra tay giúp và mặc dầu có được một số con đồng như thế cũng thấy tùng, nhưng người cha úy vẫn lây làm sung sướng.

Hình như ở Pháp đã từng có bà Dion nổi tiếng, vì hạ sinh « tứ quý », nhưng lần này thi cái kỷ lục đe nhiều của bà đã bị sản phụ người Miên chiếm rồi.



TRANH KHÔNG LỜI

(Paris Presse-l'Intransigeant)

ĐỜI MỚI số 79

Urgent Affairs

THỜI TIẾN

CÙNG tại đại hội L.H.Q., đại biểu Pháp, ông Maurice Schumann đã cấp đến văn đề Đông dương.

Sau khi nhắc lại bản tuyên ngôn 3-7, trong đó chánh phủ Pháp có ý định hoàn bị sém nền độc lập cho các quốc gia liên kết, ông Schumann nói: « Một mặt, ba chánh phủ quốc gia, một mặt, một phần từ muôn dùng vũ lực để chiếm đoạt chánh quyền. Vài lời tuyên bố bối án chánh thứ: có thể cho Pháp nghĩ rằng hai cường quốc ở ngoài viễn trại cho Việt Minh sẵn sàng mở cuộc thương thuyết để chấm dứt chiến tranh. Chỉ cần việc họ đưa bằng chứng rõ ràng những lời lẽ kia không phải chỉ để tuyên truyền và đáp lại nguyện vọng hòa bình của Pháp đã nhiều lần bày tỏ, bên đối phương hãy bày nguyên vọng thành thật của họ đi. Cuộc thương thuyết ngoại giao có thể mở ra trong lúc có cuộc thương thuyết chánh trị ở Triều Tiên hay là tiếp theo sau đó với mục đích chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, có thể làm cho các cuộc bang giao quốc tế ở Á Đông trở lại tình trạng bình thường ».



SCHUMANN

Một đặc biệt chú trọng đến những lời của ông Schumann, cho rằng Hoa Thịnh đón cũng như Paris không xem cuộc thương thuyết hòa bình ở Đông Dương là không thể được. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: « Lẽ tất nhiên là mọi cuộc bàn cãi về Đông Dương sẽ phải có các nước tham dự khác những nước dự cuộc thương thuyết về Triều Tiên ». Các giới Mỹ không phản đối việc ông Schumann nhắc đến Ấn Độ tham dự vào công cuộc giải quyết vấn đề B.d. cùng các vấn đề Á đông khác.

Báo chí Anh đăng tilt lớn về bài diễn văn của đại biểu Pháp chỉ nhấn mạnh rằng có thể chấm dứt chiến tranh B.d. bằng các cuộc thương thuyết. Báo New Chronicle cho rằng « Pháp làm một cử chỉ hòa bình » còn tờ Daily Telegraph thì viết: « Pháp sẵn sàng thương thuyết về B.d. » Từ Manchester Guardian nghĩ rằng Pháp sẽ cho các nước bạn hay riêng về những dự định thương thuyết hòa bình ở xú này và đặt câu hỏi: « Người ta định giải quyết ra sao đây ? Sau kinh nghiệm của Trung cộng và Triều Tiên, sẽ không có ai tán thành việc phân chia lãnh thổ hoặc liên hiệp chánh trị. Đó là những vấn đề khó khăn mà Pháp sẽ cho các nước bạn hay riêng. Trong lúc này, việc Pháp sẵn sàng thương thuyết là một điều hay ».

Về hiệp ước phòng thủ chung ở Âu châu, Anh vẫn không chịu tham dự, còn Pháp thì đã tổ ý tán đồng sẽ chuẩn y. Ông Guy Mollet, tổng thư ký đảng Xã hội vừa lên tiếng tán thành nguyên tắc chánh thức của Pháp. Thái độ của đảng Xã hội có ảnh hưởng lớn đến khối cộng đồng Âu châu và chánh sách tương lai của nước Pháp thân Mỹ hơn nữa.

THỂ NHÂN (28-9-53)

TRƯỚC THỜI CUỘC

TÔI HIẾU NGHĨA TRANH ĐẤU NHƯ THẾ NÀO ?

DÙ muốn dù không, bạn vẫn cho tôi là người tranh đấu. Hay dở, nên hư, thuộc quyền phê phán của bạn. Phận sự của tôi là phải tranh đấu.

Trước sự xoay chiều của thời cuộc, tôi muốn nhắc lại bạn để ý tôi hiểu nghĩa tranh đấu như thế nào.

Điều trước tiên là tôi không luận suông. Tôi tuồng, tôi tin, tôi viết, tôi hoạt động. Tôi không bảo ai phải tốt, phải thiệt, phải kêu gọi tôi. Tự tôi có ý định tạo ra điều kiện và lợi khí cho công cuộc tranh đấu của tôi và các bạn. Tôi biết phải gặp nhiều trở lực, phải chịu sự chỉ trích, sự chê bai cũng như sự tấn tung ít nhiều. Tôi còn biết rằng càng hoạt động càng nhiều dụng chạm, càng có lâm sờ thắt, càng có người phi báng. Sự phi báng vốn do nhiều nơi lại, mà nhất là do kẻ nghịch. Tôi không lấy đó làm phiền, làm điều thói chí. Nhưng tôi cũng không coi thường, không khinh địch.

Điều kế đó là tôi phải nhận định thời cuộc, phải đi sát nội tình và không xa ngoài thế. Tôi phải học hỏi thêm, phải thêm bạn, thêm điều kiện tranh đấu.

Mặt mặt khác tôi phải luôn theo dõi nguyện vọng quần chúng, để mà đặt cái nhằm cuối cùng cho hập, mặc dẫu hình thức tranh đấu ở mỗi giai đoạn không giống nhau.

Không trở lại xa xôi trong thời gian, tôi xin nhắc lại công cuộc tranh đấu từ 1946 tới nay, với sự nhận định của tôi.

Tôi cho rằng đã có hai giai đoạn

gián tiếp
để nguyên tắc thống nhứt lãnh thổ, để tiến tới một chính phủ Việt Nam.

Giai đoạn ấy qua..

Giai đoạn thứ nhì là giai đoạn thỏa hiệp với Pháp.

Vì sự tung lén bên phía Việt Nam, vì lòng dân chán nản chiến tranh & Đông Dương, vì tình thế bên ngoài bức bách, chính phủ Pháp tự mình nhận thấy phải hoàn thành nền độc lập Việt Nam và đặt lại nền bang giao Việt Pháp (Tuyên Ngôn 3-7-53).

Trước đó, trên báo Đời Mới, tôi có dò câu chuyện đặt lại các vấn đề với Pháp. Thật vậy, các vấn đề đều phải đặt lại.

Nhưng dựa vào đâu mà đặt lại? Không thể dựa vào những cơ sở đã có và phương

pháp đã áp dụng, vì làm như thế là tiếp tục chánh trị dang lẩn mờ. Cho nên phải nghĩ đến phương tiện mới. Phương tiện này phải có tính cách tiếp cận quốc dân, mặc dù chưa phải là trực tiếp do quốc dân.

Đặt lại các vấn đề với Pháp là nói rộng. Nói trắng trọn là cụ thể độc lập quốc gia dân tộc.

Đó cho sự cụ thể được có hậu thuẫn phần nào, cuộc thương thuyết với Pháp cần do người không có dính dấp với chánh

của TRẦN VĂN ÂN

quyền cầm đầu. Đó là nhìn nhận giàn tiếp sự chăm dứt một giai đoạn chánh trị, giai đoạn thứ nhì mà tôi có nói qua bên trên.

Thì, tôi là một công dân Việt Nam, không lý tôi thấy con đường ra khỏi bế tắc một cách có lợi cho toàn dân, tôi lại không sẵn bước để dồn con đường ấy.

Nói dồn đường chưa phải là nói giành đường cho mình, rồi quên người đã hi sinh vì Tổ quốc. Những người có công với non sông đất nước phải được quốc dân tôn sùng. Tôi chỉ là một công dân, biết có phận sự chứ không dám nghĩ mình có công, nếu là có công đi nữa.

Tôi sẽ thành hay bại là do số người hiểu tôi, ủng hộ lập trường của tôi, nhiều hay ít. Không có vấn đề con người tôi (bản ngã) mà có vấn đề lập trường chánh trị do chúng tôi nêu lên (tôi nói chúng tôi). Dù sau này không thành công cho tôi đi nữa mà đường lối chánh trị của tôi tiến đạt là tôi mãn nguyện.

Vì sao? Vì khi ta nắm đủ chủ quyền quốc gia là ta có cái vấn (hoặc điều kiện, hoặc cơ sở) để mà tạo nên những điều kiện thuận tiện cho công cuộc xây dựng hòa bình.

Hắn bạn nhìn nhận với tôi rằng có độc lập mới nói được hòa bình. Mà nói hòa bình là nghĩ đến một việc làm cực kỳ khó khăn bởi những mâu thuẫn của tình thế tạo ra. Ta không nên khinh thường mâu thuẫn ấy, vì nó có thể hâm ta vào một tình trạng bế tắc.

Bạn đọc tôi nói đây là bạn biết rằng tôi có công dọn một con đường tiền thủ mới. Tôi tin rằng tôi không đi xa nguyễn vọng của phần đông đồng bào là cụ thể độc lập và xây dựng hòa bình.

Lẽ tự nhiên là cũng có người chưa hiểu tôi, và khi tôi có bạn, tôi cũng có kẻ nghịch.

Điều ấy có lẽ gì với tôi, và cũng không lạ với bạn. Nếu tôi không có lập trường chánh trị, không nêu



Ý VÀ VIỆC



của HÃU NGHỆ

CAO BỒI VIỆT NAM

PHÌEN tòa đại hình hòn hợp nhóm ở Saigon tuần rồi có đưa ra xử một vụ « Cao bồi Việt Nam ». Theo bản cáo trạng, thì trong năm rồi ở vùng trưởng đua Phú Thọ thường xảy ra nhiều vụ đánh cướp mà nạn nhân phần đông là Hoa thương. Theo lời khai của các khò chủ thì những tay « hiệp liệt » này đều là con trai từ 14 đến 20 tuổi, cầm súng lục hung dữ, đeo dao găm, mặc đồ đen y như trong các tuồng kiếm hiệp và phim cao bồi.

Nhà chức trách đề ý đến những tay « cao bồi Việt Nam » rồi tóm được một bọn, cả tên đầu đảng, vẫn dùng súng lục giả, mang mặt nạ đánh « nhiều nhà đài » cướp vàng bạc. Đám cao bồi lòi lanh đã thú nhận hết tội lỗi, và bốn « tiểu anh hùng cướp giật » này còn khai tên ràng chúng di cối xi nê cao bồi, hái tuồng có dao găm bắn súng cung đao tiêu thuyết lời này, nên muốn bắt chước theo. Ban đầu còn chơi, sau thấy có mồi kiếm ăn được, chúng mới làm thật luôn.

Ra trước tòa, 4 tay cao bồi còn mặc sơ mi sữ thù và quần ống hẹp, đồng nhín nhện hết tội, 3 đứa đứa lớn lanh mỗi đứa 5 năm cầm cỏ, còn đứa nhỏ hơn hết thì đi trái giáo hóa.

Không nghe tòa kêu án bọn đồng lõa là các chũ rạp chiếu phim cao bồi, các chũ gánh hát diễn tuồng kiếm hiệp, các chũ bão đàng tiêu thuyết cướp giật...



50 ĐỒNG MỘT ĐỨA CON TRAI

THEO một bản thống kê của bộ Lao động Nhật vua công bố thi trong năm rồi có 1.500 trẻ em Nhật bị bán làm tội phạm. Một đứa con trai chỉ bán ra 500 yên (lỗi 50 đồng bạc), còn con gái thì khá hơn một chút.

Công việc mua bán theo thê thiếp này: Bên mua đứa trước hoặc cho mượn một số tiền, bên bán phải ký « giao kèo làm việc » cho đứa nhỏ. Thủ giao kèo này không ghi rõ thời hạn, chỉ có ghi « giao kèo còn giá trị cho đến khi nào cha mẹ đứa nhỏ trả nợ thôi ». Thời kỳ làm tội phạm của đứa nhỏ có thể kéo dài từ 6 tháng đến 10 năm.

Việc mua bán này là một tục lệ phong kiến ngày nay sống lại dưới chế độ dân chủ hóa của Nhật. Kẻ dân chủ như thế thì cũng khó cho thằng dân nghèo thoát.



KHI PHÁP MUỐN MỸ GIÚP...

BÁO PARIS PRESSE có đăng tin: Kỳ nghệ thuật lá của Mỹ năm rồi đã bị bắt được gần bằng nửa kỹ nghệ xe hơi, kỹ nghệ quan trọng nhất của Hoa Kỳ. 63 triệu dân Mỹ xài ra khỏi hết 1800 tỷ quan, lối phản ứng của Pháp. » Rồi nhật báo Pháp ước mong:

« Nếu dân Mỹ nghỉ hút trong 12 tháng thì họ sẽ có thể bỏ tiền giúp cho chiến tranh Đông Dương trong 3 năm và đỡ gánh cho Pháp phân nửa thuế má. »

Và kết luận:

« Cố lỗ người Mỹ sẽ khuyên chúng ta hãy bỏ hút để làm gương trước đi. »



RỒI ĐÂY CÒN NHỮNG AI NỮA ?

Về điều tra buôn lậu bạc Đông Dương mỗi ngày một thêm chuyện lạ. Tòng thống Pháp gửi thư cho ông Plevien (Thủ tướng hồi 1951) yêu cầu « thẳng tay truy tố buôn lậu đồng bạc, bắt cứ thuộc đảng cấp nào. »

4 phi công bay đường Saigon-Paris kiện cáo giả cuốn « Buôn lậu đồng bạc » đòi 4 triệu quan thiệt hại, còn tác giả thì lại xin dâng vào quan đội của Đông Dương.

Tuần nay tòa án lại hỏi đến các ông Dietelheim thương gia có tiếng, cựu Cao ủy Bollaert và con gái.

Chưa biết rồi còn những vi

nào ra trước pháp luật nữa đây?



LẤY VỢ THỦ

HOÀNG tử Aki Hito của nước mặt trời mọc đang kiếm vợ. Trước khai lên ngôi ở triều đình, hoàng tử bắt buộc phải dinh hồn với một mỹ nhân do Hội đồng nhiếp chính tuyển lựa. Sau đó hoàng tử phải lấy cô này về làm vợ trong một thời gian lâu nhất là hai năm.

Không nghe nói rồi hết thời hạn làm vợ thứ hai năm, cô gái này sẽ về tay ai?



Bạn Trần Văn Cang về nước

Sau bạn Hèo quang Giu, dịch giả « Bà Mẹ » của văn hào Maxime Gorki trở về nước, bạn Trần Văn Cang cũng vừa đến Saigon. Bạn Trần Văn Cang cũng như bạn Giu đã ở ngoại quốc gần ba mươi năm nay, hiện làm kiến trúc sư ở vùng quốc tế tại Tanger, và các căn cứ không quân ở Pháp.

Bạn Cang về nước chuyển này cũng như bạn Giu để quan sát tình hình ở trong nước.

Đời Mới xin có lời chúc bạn thâu thập được nhiều tài liệu.

LÀM CHÁNH TRỊ THEO LỐI NHÀ PHẬT

MỘT nhà báo Mỹ hỏi thủ tướng Nhật Yoshida những nguyên do ông tránh mặt it ra trước dân chúng. Ông Yoshida đáp:

« Chánh khách mà thường ra mắt mọi người thì giảm giá đi. Mỗi năm tượng đúc Phật chỉ cho công chúng thấy một lần thôi. Một năm tôi chỉ nói trước dân chúng một lần, cho nên uy tín của tôi mới được vững. »

Quan niệm của nhà làm chính trị một nước sặc mùi quản chủ có khác.



ĐỊA BAY « CÂU TÂN TỈNH CÔ »

Địa bay của Nga chở 100.000 người sê ba xuống Laponia ngày mồng 1 tháng 10. Bức điện tin này ký tên Aquavivov đã làm cho các chánh giới thủ đô Thụy Điển nhốn nháo cả lên. Sau khi xét đi xem lại kỹ, người ta mới ngã người ra, vì bức điện tin đánh bắng chữ số có nghĩa là: « Cách em từ hôn hôm nay, anh mong đợi em gặp mặt khuya đêm nay. Yêu em lắm lắm ». Că Stockholm mới thở ra sau khi biết rõ sự thật địa bay kia chỉ là việc « câu tanh tỉnh cô ». Kè ra sở bưu điện Thụy Điển cũng làm đầu óc chậm hiểu thật.



CÁC CÔ TÊ-LÉ-PHÔ-NÍT LÀM GÌ ?

NHƯNG nhà có diện thoái ở nứa khu vực thành phố thuộc về Chelón, mỗi lần muốn nói chuyện, gọi số là y như phải chờ đợi như.. xin bỏ thí vậy.

Không hiểu các cô tê-lé-phô-nít của Bưu điện Chelón biết gì khác trong những giờ làm việc, mà ôi đâu vàng cả. Cho đến kia người gọi điện thoại được các cô lên tiếng hỏi rồi thì phải vất và lầm mờ dược nói chuyện. Có lẽ vì các cô đang tri quânn nên cứ cho lộn số rất thường, nhiều khi phải kêu di kêu lại hai ba lần, các cô mới cảm động chồ. Chỉ « vẫn kỳ thanh » thôi, kẽ gợn điện thoại có phải đổi hỏi gì ở các cô đâu mà làm tội làm tình thế ?



AI SÁT VỚI AI NHẬP ?

BÁO DÂN MỚI và MỚI có đăng tin: « Chiều thứ năm 17-9-1953 một số anh em văn sĩ và ngôn ngữ đã họp mặt để thảo luận về việc thành lập một « Hội Việt học ». Sau buổi họp, anh em quyết định sát nhập vào ban tư thư của hội Truyền bá quốc ngữ »

Hơn một bán có mặt trong buổi họp đó lấy lòng ngạc nhiên, không hiểu hai tờ báo kia lấy tin ở đâu mà phóng mạng ra thế. Vì sự thật thì có cuộc nhóm, có thảo luận, có người nhắc đến hội Truyền bá quốc ngữ, rồi ai về nhà này, chí có nhập với sát vào đâu mà hai bà quyết định hộ thế. Không tin hỏi anh chàng Tư Nghêch của báo Mới có mặt hôm ấy xem

Hội nghị chánh trị Triều Tiên

SẼ ĐEM LẠI HÒA-BÌNH Ở Á-ĐÔNG?

Thực vậy, hễ hội nghị coi chừng muốn đi đến chỗ bế tắc, người ta với lo tim phương hòa giải và nếu ngày 15-10 này chưa nhóm họp được, thế nào cũng phải hội họp trong các tháng sắp đến. Chính ra thì phia Mỹ, người ta có vẻ không muốn hòa giải. Bức thông điệp vừa rồi của 16 nước gửi cho Bắc kinh và Bình nhưỡng, có nhắc lại chẳng thêm bớt gì nữa trong quyết định của Đại hội đồng tháng vừa rồi, và đến 15 tháng 10 này, sẽ nhóm họp ở San-Francisco, Genève hay Honolulu. Người Mỹ vẫn cho rằng phia Cộng sản, người ta sẽ nhìn nhận vấn đề một cách rộng rãi hơn và biết tìm phương tiện tới một sự hòa giải.

Ngược lại với dư luận của Mỹ, hiện giờ có rất nhiều người tin rằng Trung Cộng và Bắc Hàn sẽ từ chối không tham gia hội nghị nếu chưa giải quyết dứt khoát thành phần hội nghị. Và đây là mấu giây pháp cần thiết để đưa đến hòa giải :

1) Mỹ phải cam kết sẽ mở một cuộc hội nghị lần thứ hai theo thể thức « Hội Nghị Bàn Tròn » trong đó đủ mặt các nước Á châu khác và các nước trung lập, điều này vẫn được các nhà cầm quyền Mỹ nhắc nhở, cả ông Foster Dulles nữa, nhưng vẫn cứ mơ hồ, không thành những lời tuyên bố chính thức.

2) Sau khi đã cùng thỏa thuận về địa điểm và ngày nhóm họp, bắt đầu vào bàn cãi, mới đề cập đến vấn đề thành phần đi dự cuộc thương thuyết, việc mở rộng thành phần là cần thiết.

Giải pháp thứ hai này có tác dụng bắt tay vào đè, nhưng liệu Cộng sản có thuận nghe như vậy không ?

Cho nên vẫn còn dù thi giờ để mời các nước trung lập do Cộng sản đề nghị, tham dự mà không phương hại cho Mỹ, nếu cùng định sẵn chỉ thương thuyết trong khuôn khổ nền hòa bình ở Triều Tiên không thôi.

TIẾN TỚI MỘT CUỘC BÌNH CHIẾN LÂU DÀI

NGƯỜI ta nghĩ rằng trước sau Mỹ cũng bỏ bớt thái độ « ngang » vừa rồi, tiến đến một cuộc hòa giải, để tránh khỏi một sự lầm lẫn như tháng 8 vừa rồi lúc Mỹ bỏ phiếu gạt Án độ ra ngoài cuộc thương thuyết.

(xem tiếp trang 28)

HƯỚNG ỨNG CỦA BẠN ĐỜI MỚI

đáp lời kêu gọi của bạn Trần văn Ân

QUYẾT NGHỊ CỦA NGHIỆP ĐOÀN
KÝ GIẢ :

Tích cực ủng hộ cuộc định công của Nghiệp đoàn Thợ Nhà In

Ban Quản trị Nghiệp đoàn Ký-giả Nam-Việt trong phiên nhóm bắt thường buổi chiều đúng 5 giờ chiều ngày 25-9-53, có mặt các nhân viên quản trị : Tế Xuyên, Lê văn Ngã, Trần ngọc Sơn, Hồ văn Đồng, Trần định Khiêm, Trọng Miên.

Hội nghị, xem xét lý do tranh đấu của Nghiệp đoàn Công-nhân nhà in như sau : — Các phản bộ nghiệp đoàn các nhà in I.F.O.M., I.D.E.O., A.S.P.A.R., I.S.E.A. sau khi dùng cạn tất cả thủ tục hòa giải và trọng tài, tiếp tục tranh đấu bằng phương tiện đình công để ủng hộ yêu sách của mình.

Một mặt khác, sự tranh đấu có ý nghĩa bảo vệ sự kính trọng quyền hạn của Nghiệp đoàn trong việc đại diện từng phần hoặc toàn bộ công nhân, theo sự qui định của luật pháp.

Sau khi nghiên cứu tường tận vấn đề, Hội nghị thông qua quyết định ủng hộ về mặt tinh thần và vật chất (số tiền gửi giúp đầu tiên là 500 đồng) cuộc tranh đấu của anh em thợ nhà in và yêu cầu chính quyền sớm can thiệp bảo vệ quyền đại diện của Nghiệp đoàn trước công quyền theo đúng như các thủ tục hiện hành.

Lần sau lời yêu cầu của Đời Mới đăng trong số trước, có nhiều bạn ở Thủ đô gửi thư đến tán thành lập trường chánh trị của nhóm Đời Mới. Thư trích đăng dưới đây là một. Và cũng có đoàn thể tán thành bạn Trần văn Ân. Ngoài ra, có nhiều bạn đã ý hỏi bạn Trần văn Ân có ý gì khác hơn chẳng khi muốn tham gia Hội nghị toàn quốc hầu đóng góp phần hiểu biết của mình cho phái đoàn thương thuyết ? Bạn Trần văn Ân xin trả lời chung như thế này :

« Tôi thích cầm viết viết báo hơn chức tước và oai quyền ».

NGƯỜI ta thường nói : « Chớ nên bỗ lữ dịp tốt, một khi nó đã qua, không trở lại nữa ». Chính lúc này là cơ hội thuận tiện để chúng ta đòi lại Độc lập hay giành lấy « Độc lập hoàn toàn ».

Qua những bài báo ông đăng ở Đời Mới gần đây, tôi sung sướng nhận thấy ông là người học thức rộng (thông thạo tiếng Pháp, tiếng Việt), có công tâm, trí sáng suốt, phán đoán xác đáng,

nhận định thời cuộc tinh tường, ăn nói can đảm, đường lối chính trị rõ rệt, hợp lý, thực tế, lập trường vững chắc : bấy nhiêu lợi khi khiến ông có thể là người thay mặt đồng bào tranh đấu giành độc lập cho xí sáu.

Tranh đấu đây, như lời ông đã nói, là « cụ thể Độc lập » và đem lại hòa bình,

B. L.
Lefebvre Saigon

ĐỜI MỚI số 79



THỦ ĐÔ ĐAN-MẠCH

DƯỚI MẮT NGƯỜI VIỆT

CHÚNG tôi đến Copenhague chiều ngày 21-8-53. Máy bay vừa đặt cánh xuống phi trường Scandinavian thì trời cũng vừa bắt đầu mưa nặng hạt. Ra khỏi máy bay chúng tôi phải đi nhanh vào nhà ga.

Đứng ở trong nhìn ra sân bay dưới cơn mưa và cũng vừa lúc hoàng hôn vừa xuống nên cảnh vật trông buồn quạnh. Sân bay ở đây so sánh ra thì bé hơn Tân Sơn Nhất, máy bay hôm ấy cũng ít, mà hành khách ở phi trường hôm ấy trông cũng lác đác, có lẽ chuyen máy bay của chúng tôi đến là cuối cùng chăng? Sau khi trình giấy tờ hợp lệ rồi, chúng tôi ra xe car để về hãng máy bay để nhận hành lý. Có một điều tôi để ý là ở đây người ta soát hành lý của ngoại nhân đến rất sơ sài, họ chỉ hỏi qua, rồi để đi, chứ không phải lục soát kỹ càng như « nhà thương chính » bên ta.

Từ trường bay về đến thành phố cũng xa bằng từ Tân Sơn Nhứt về Saigon vậy. Nhà cửa ở đây theo một lối kiến trúc riêng biệt khác hẳn bên Pháp. Nhà xây bằng gạch vây chừ không tó vôi bên ngoài, có khi họ trồng cây leo quanh tường nhà chỉ chừa mấy cửa sổ thôi. Nhà cũng tám, chín tầng, song mỗi tầng của họ thấp hơn bên ta; như nhà họ 5 tầng so sánh chỉ cao hơn nhà 3 tầng bên ta một tí thôi. Tôi có hỏi duyên cớ, thì người ta cho biết rằng ở đây là xứ lạnh quanh năm, nên xây nhà thấp như thế cho ấm.

Thủ đô Đan Mạch ban đêm trông rất đẹp, đèn điện sáng trưng. Các ống « neon » muôn màu muôn sắc chạy

đi chạy lại trên trời như muôn vạn con rồng thi nhau múa, trông thích mắt lắm. Thế mới biết ở bên này người ta sống về quảng cáo nhiều lắm. Song đêm ấy phần vi sau mấy giờ đồng hồ ngồi trên máy bay mỏi mệt, phần thi trời mưa, nên chúng tôi không đi dạo phố được.

Sáng dậy theo thường lệ như ở bên ta, tôi dậy lúc 6 giờ, 7 giờ thì bấm chuông gọi bồi dọn điểm tâm, tôi lấy làm lạ là bấm chuông gọi ba bốn bạn mà không thấy ai trả lời, sau hỏi người thường trực ở bàn giấy khách sạn họ mời cho bay là, ở đây 9 giờ mới làm việc. Chẳng lẽ ngồi không chờ đến 9 giờ để ăn sáng mới đi công việc thì cũng phi thi giờ, nên chúng tôi rủ nhau khoác áo đi ra phố.

Phố xá cao ráo sạch sẽ, đường đi rộng rãi và có trật tự, dân chúng nhã nhặn, lễ phép... Nhà cửa toàn nằm bầy từng cả.—

Đan Mạch là một nước không lấy gì rộng lầm với một số người hơn bốn triệu, mà mực sống dân chúng rất cao, ở đây cũng có các xưởng kỹ nghệ lớn, buôn bán to, và phong cảnh đẹp không kém gì các đại cường quốc Anh Mỹ Pháp.— Có một điều đáng chú ý hơn là sống giữa thời đại các nước đang hầm hè chục đánh nhau, vừa sủa soạn chiến tranh, dân chúng lo sợ, thì ở đây mọi người đều sống một cuộc đời thái bình thịnh trị hơn đâu hết. Dân chúng ở đây không nghĩ đến việc chiến tranh nên không có cái lo sợ ấy.

Đời sống của họ đầy đủ, ăn no, mặc ấm, không có đói rách ở xứ này, thế là hạnh phúc vật chất của họ đầy đủ rồi. Thật vậy ở đây 10 hôm mà chúng tôi chưa hề gặp một người leo quanh tường nhà chỉ chừa mấy cửa sổ thôi. Nhà cũng tám, chín tầng, song mỗi tầng của họ thấp hơn bên ta; như nhà họ 5 tầng so sánh chỉ cao hơn nhà 3 tầng bên ta một tí thôi. Tôi có hỏi duyên cớ, thì người ta cho biết rằng ở đây là xứ lạnh quanh năm, nên xây nhà thấp như thế cho ấm.

— Đây, ở đầu đường một người tàn tật hay già nua, ăn mặc áu phục chỉnh tề, họ chống một cái nạng đứng một bên đường, trước ngực đeo một cái túi, tay cầm một cái hoa đưa lên ngang miệng. Y đứng im lặng thế, không van vỉ kêu xin thiên hạ qua lại, ai cùi từ tay thi bỗn tiến vào túi trước ngực cho. Lần đầu tiên tôi thấy một

của HỒNG THU

người, rồi đi chỗ khác lại cũng gặp một người khác cùi cầm hoa đứng im lặng bên đường. Tôi không hiểu gì, sau thấy có mấy người đến cho họ tiền tôi hỏi ra mới biết đây là những kẻ hành khất của nước Đan Mạch.

Người ở đây, nhất là đàn bà con gái, tóc phần đông màu bạch kim hay hơi phớt vàng và óng ả như tơ. Da thì trắng bạch, trắng hơn người Pháp nhiều. Thanh niên nam nữ ở đây, tôi không thấy có những cử chỉ suông sǎ và quá tự nhiên như người Pháp. Ở Pháp lần đầu tôi đặt chân đến, đi ngoài đường, hay vào trong tiệm cà phê hoặc một rạp hát nào cũng vậy, hễ thấy bóng có cặp nam nữ trẻ tuổi là y như rằng thấy họ bá cổ, bá vai, xoa tóc, âu yếm hôn nhau ngay trước mặt công chúng và ngay cả những khi đang đi ngoài đường.

Ở Copenhague 10 hôm, chúng tôi cũng gặp nhiều đôi lứa trẻ tuổi cặp tay nhau đi chơi, nhưng không hề thấy cái cảnh quá áu yếm ấy. Thị ra, cũng là người phương tây, nhưng họ không giống nhau ở chỗ đó, tưởng cũng là cái mình nên biết vậy.

Ở đây người ta làm việc có thi giờ nhất định. Sáng 9 giờ các công sở, trường học, và ngay cả những hiệu buôn tầm thường cũng mới mở cửa, và chiều đến 6 giờ thì nhất định các bạn đi tìm mua một thứ gì cũng không có nữa, vì họ đóng cửa cả rồi. Mà 6 giờ chiều bên này cũng như bên ta, trời chưa tối. Nhưng đến giờ nghỉ việc, dù có còn sớm và sáng sủa mấy họ cũng nhất định đóng cửa về. Trừ mấy tiệm giải khát và khách sạn ăn uống thì không kể.

Ở đây là nước thái bình thi lẽ dĩ nhiên ban đêm không có giờ giới nghiêm như bên ta, nghĩa là có thể đi suốt đêm được. Nhưng không phải vì thế mà các bạn có thể ăn uống lúc nào cũng được đâu.— Ở Balé ăn uống thâu đêm, chơi suốt sáng cũng có chỗ chử ở đây không có... Đến đây, các bạn muốn đi ăn tối thì phải đi sớm, nghĩa là từ 6 giờ đến 8 giờ mới có ăn, chứ đến 9 giờ thì chỉ còn vài hiệu bán giải khát và bánh ngọt thôi chứ không có bữa ăn thực sự. Một hôm

chúng tôi đi họp về quá giờ, nghĩa là nói quá giờ ở đây chứ thực ra thi trời cũng vừa mới tối một lúc thôi, chỉ mới hơn 8 giờ mà đi tìm suốt cả mấy phố, qua cả mấy nhà hàng, chỗ nào họ cũng đẹp bàn ghế và bồi bếp sửa soạn về cả, sau phải đến một hiệu giải khát ăn bánh ngọt và uống cà phê vậy.

Đời sống của một người dân bên này thật sung sướng, làm việc có giờ giấc nhất định, tự do cá nhân được tôn trọng, các giới cần lao ngày nghỉ cũng dẫn vợ con đi chơi có kém ai dâu.

Nhưng có một điều mà tôi nhận thấy, là ở đây người làm bếp rất vụng, các thức ăn họ làm kém Pháp xa (dày là đúng về mặt khách quan mà nói vậy).

Copenhague là một thành phố có nhiều phong cảnh đẹp, và nhiều cung điện lớn, nên hàng năm cứ đến độ nghỉ hè, không biết bao nhiêu khách du lịch Âu Mỹ đến viếng. Các khách sạn về mùa này rất đắt hàng, và khách du lịch có khi phải giữ chỗ trước mới có phòng. Ở đây người ta cũng sống về du khách nhiều lắm.

Tôi có được đi xem lâu đài « Frederiksborg » gọi là « Lầu Hòa Bình » xây từ năm 1610. Cung điện làm theo kiến trúc xưa, cao 4 tầng, trên đỉnh xây nhọn vút như kiểu các nhà các nhà thờ. Ở trong rất rộng, mỗi tầng có đến 50 phòng, và mỗi phòng trưng bày các vật khác nhau của thời đó, nghĩa là cách đây 300 năm mà họ đã văn minh rồi. Trong đó có cả tranh ảnh, sách vở, ván thơ, áo quần, giường ghế và tất cả các thức dùng hàng ngày của các bậc Vua Chúa thời đó. Tất cả trong đây cái gì cũng đẹp đẽ, nguy nga tráng lệ xứng đáng là một lâu đài lịch sử của một thời vương giả.

Xong đến điện Kronborg, gọi là « Lầu để vương » năm 1720, xây sau « Lầu Hòa Bình » một thế kỷ, cũng trưng bày tất cả quý vật của một triều Vua Chúa thời ấy. Còn mấy lâu đài nữa, nhưng vì không có thi giờ nên tôi không xem hết được.

Copenhague có một cái vườn rất lớn ở ngay trung tâm thành phố gọi là « Đại thế giới », nhưng không giống đại thế giới ở Saigon, vì ở đây không có đèn đồ suốt đêm ngày. Mái có các trò giải trí khác. Có cả hồ bơi nữa hồ Gurom ở Hà Nội, để đi thuyền, có chỗ đi máy bay, có chỗ đi ngựa, đi ô tô, chụp ảnh trá hình, có phòng âm nhạc, có kịch giữa trời, có chỗ giải khát, có chỗ bán hàng, và có đủ các trò chơi vui tai đẹp mắt. Có những cảnh nêu thơ, liêu rú quanh hồ, cǎ



vườn hoa muôn sắc, đèn đèn ánh đèn xanh đỏ từng chùm treo trên cây như hoa và quả muôn màu, vào đây ta cứ tưởng như lạc tới đảo nguyên vẹn.

Tại đây tối thứ bảy, và tối chủ nhật, người đông như kiến, sau những ngày làm việc mệt mỏi họ tìm đến đây để giải trí, vui chơi, mà không mất tiền nhiều, (vào cửa chỉ mất có năm đồng thôi). Song ở đây cũng không chơi suốt sáng như « Đại thế giới » Saigon, mà chỉ đến 12 giờ khuya thôi. Đến nửa đêm, người ta đổi một tràng pháo bông, như để báo hiệu, thế là thiên hạ xem đốt cây bông xong, lũ lượt kéo nhau ra về. Những ngày nghỉ trời nắng người ta rủ nhau ra bãi biển, nô đùa, tắm, đi thuyền và surfer nắng. Mùa hè bên này trời cũng nắng rát, nhưng đối với tôi thì ở đây rét như mùa đông bên ta vậy. Thế mà thiên hạ ở đây cũng đi nghỉ mát, tắm biển... Đối với họ mùa này là mùa dễ chịu nhất, vì không rét mà cũng không nóng.

Ở đây lại có một cái thú chơi rất bình dân nữa là đi thuyền. Thuyền đây là chiếc ca nô lớn, có độ hơn bốn chục ghế ngồi như một chiếc xe ca vậy. Đằng trước 1 người thuyền trưởng cầm lái như ô tô, bên cạnh là một người chỉ dẫn với một cái máy phát thanh ở tay, để di đến đâu, và phong cảnh nào đặc biệt thì họ nói cho hành khách biết. Có đến mấy chục chiếc thuyền như thế, mà chiếc nào cũng đầy cả khách. Muốn đi thì ta phải đến chỗ thuyền đồ, thuyền có chỗ đồ nhất định, chờ tàu đến thì xuống, tàu đi một vòng quanh thành phố Copenhague, qua các sông rồi ra gần cửa biển, đi một vòng mất 72 phút, mà chỉ trả có 6 đồng một người.

Hôm ấy trời nắng ấm áp, ngồi trên thuyền nhìn lên thành phố Copenhagen thật đẹp, nhà cửa đẹp, các xưởng kỹ nghệ ngoài thành phố nhà khóm sưa soạn chiến tranh, công quỹ của nước họ chỉ dồn vào các công cuộc xã hội, kiến thiết. Người dân được no ấm, tự do, thái bình...

Bên này mỗi thành phố có một cái

gi tượng trưng đặc biệt như ở Balé thi có tour Eiffel, ở Nhật thi có núi Phú sỹ còn ở Copenague thi có « Sirène ». Sirène là một pho tượng bằng đá, thân hình đàn bà đuôi cá, ngồi trên một tảng đá lớn ở dưới sông. Tục truyền rằng: Ngày xưa trên sông này có một con cá tu luyện lâu năm hóa thành hình một người con gái rất đẹp lên ngồi trên phiến đá này, có giọng hát mê hồn.

Vì thế cứ tối đến hễ nghe giọng hát nổi lên, là bao chàng trai trẻ si tình kéo đến, và rồi say mê nàng, các chàng trai ấy quên cả gia đình và phận sự làm trai, quyết cùng nàng xuống Thủy cung xây móng đẹp yêu đương... Một tay con yêu tinh này đã quyến rũ và đã làm cho hàng vạn thanh niên ở thành phố này theo xuống Thủy cung cả.

Sau có một ông phù thủy cao tay đi ngang qua nghe thấy thiên hạ bàn tán xôn xao như vậy, đêm đến ông chờ xem, con yêu tinh lại hiện lên hát và nói chuyện rất hay, bao chàng trai trẻ lại lũ lượt kéo nhau đến.

Nếu không trừ con yêu tinh này được, thi tất cả thanh niên của thành phố này sẽ lẩn lượn xuống nước để làm đồ đệ cho con yêu kia cả, nên thầy phù thủy liền niệm咒 làm phép để ấm. Rồi ngày hôm sau ông nói với nhà cầm quyền ở thành phố làm ngay một cái tượng người đàn bà đuôi cá (hình của con yêu tinh) trên phiến đá nó vẫn ngồi. Từ đó đêm đến người ta không còn thấy hình bóng con tinh ấy hiện lên nữa.

Đây là câu chuyện truyền kỳ ngày nay song người ta lấy đó làm kỷ niệm của thành phố, nên trên các tranh ảnh hay sách vở nói về Copenhagen bao giờ cũng có cái tượng này cả.

Tôi sống ở thủ đô Đan Mạch được mười hôm, kẽ ra thi cũng ít ôi quá, đối với một người muôn quan sát kỹ càng về mọi mặt ở xứ này.

Có một điều nhận xét mà tôi thấy các nước kém Đan Mạch ở chỗ dân chúng không nghĩ đến chiến tranh, không sửa soạn chiến tranh, công quỹ của nước họ chỉ dồn vào các công cuộc xã hội, kiến thiết. Người dân được no ấm, tự do, thái bình...

Tôi ước ao rằng một ngày gần đây độc lập thực sự, các lăng lợp dân chúng Việt Nam cũng sẽ được hưởng hạnh phúc như dân chúng Đan Mạch, hết doi khổ, hết chiến tranh...

HỒNG THU

Từ thơ đến triết lý

Cứ em lao động tinh nhứt trong ba chúng tôi cầm tay lái. Ngồi ở phía sau, ngâm cảnh êm đẹp dưới trời trăng, giờ mát, hai chúng tôi thả hồn bay bồng tròn về nguồn gốc Á đông. Anh bạn ở Âu châu gần ba mươi năm trời liên, xúc động hồn thơ, cất tiếng ngâm vang một khúc cõi thi :

Nguyệt lạc ô dẽ sương mân thiên (1).
Nhưng trên đường không có lùa chài trước giờ, với sầu tư, cùng thành Cò tò, tiếng chuông chùa hàn sơn. Mà hai chúng tôi lại trưởng thành đang còn hồi niên thiếu, lảng mạn. Tôi sực nhớ lại ban tối đứng trước cô sinh viên trẻ đẹp trong quán riau, khi tết giới thiệu mình, anh bạn tôi vốn lớn tuổi mà vẫn chưa quên nói tinh, đã thốt ra :

— Tôi mới hai mươi tuổi, ba mươi năm về trước... (2)

Nhắc đến cả hai chúng tôi lại cười vang trên đường vắng, nhớ tới nụ cười bất tuyệt của 3 nàng Kiều tây phương.

Bàn qua chuyện thi văn, chúng tôi lại thảo luận đến triết lý. Cả hai chúng tôi đều đã hơn một lần vào tù ra khám, qua bao nhiêu khốn khổ hạnh trên trường tranh đấu và đều ở học thuyết Mác mà ra. Bạn tôi lại là người đứng về phe ta phải và cũng như tôi, lấy luật biện chứng để làm hướng đi trong cuộc sống. Chúng tôi thuộc hàng người trái ngược với duy tâm, nhưng qua câu chuyện khi sồi nỗi, khi tâm tình, đều cùng nhận thấy một điểm : là con người không thể để mất cái tâm được.

Trong sự tranh đấu, thì phải hết sức biện chứng, duy vật, nhưng thiểu cai lỏng thi con người chưa dày dặn, trọn vẹn là con người được. Vì con người không phải là một con số, một cái máy. Chủ nghĩa duy vật cắt nghĩa lịch sử rất tường tận, cắt nghĩa mọi sự việc rất chính xác, rành mạch, nhưng riêng con người thi chưa có thể cắt nghĩa được dày dặn, thấu đáo. Và chúng tôi tạm đi đến kết luận : giá trị của con người luôn luôn phải được đặt lên trên hết.

Xe vẫn chạy êm á trên đường. Anh bạn tôi gật gù ngâm theo giọng « cọc cách » pha lanh « tầu cõ ».

Quốc thù vị báo... (3)

Chúng tôi tiếp theo nhau ngâm nga suốt đường cho tới Lyon. Gặp quán trọ

(1) Trăng lận, quạ kêu, sương đầy trời. TRƯỜNG KẾ.

(2) Bạn tôi nhớ đến câu thơ của nhà thơ Nguyễn Công Trứ ngày xưa trả lời cho một cô đào trẻ hồi tuổi mình :

— Ngu thập niên tiền nhị thập tam, (30 năm trước, tôi mới 23 tuổi)

(3) Thủ nước chưa xong đầu đã bạc

TRÊN ĐƯỜNG LÚ THÚ

NGHỈ HÈ Ở PHÁP

đầu tiên, cả 3 đều vào ngã ngay lên giường ngủ một giấc tời sáng.

Auto stop : di xe cộp

SÁNG hôm sau, chúng tôi đi theo giòng sông Rhône, dề xe chạy chậm ba, bốn chục cây số một giờ, được ngâm bao nhiêu cảnh đẹp ở hai bên đường.

Anh bạn cầm tay bánh bồng thắng chậm lại : trên đường dâng xa, hai « bóng hồng » đang đứng vây chúng tôi ngừng lại. Đến gần, nhận thấy « xuân lan, thu cúc mận mà cành hai » nhưng là một bà mẹ, một cô gái xin chúng tôi di nhờ xe. Ở đây không có xe lửa, xe hơi dù cũng vắng, nên hai người dân bà muôn di ngã bát mát không có cách nào khác hơn là nhờ « quá giang ».

Theo tục lệ đã thông thường ở Pháp thi người có xe hơi chở chưa đến nỗi quá chật không ai nở não từ chối những người muôn di nhờ. Danh từ auto-stop bắt nghĩa nôm na ra là : di xe cộp.

Nghỉ hè ở trên đất Pháp, di xe cộp là một chuyện rất thường. Bạn muôn di nghỉ mát đến một nơi cách xa hàng trăm hay cả ngàn cây số, mà thiếu phương tiện, thì cứ việc xách khăn gói, và li ra đứng đợi ở đường. Thấy xe hơi, bạn cứ vẫy tay, di nhờ một quãng dài lối một, hai trăm cây rồi xuống, dề đợi di nhờ xe khác, và cứ thế cho đến tận nơi bạn muôn tới, mà không phải tốn tiền gì cả. Lẽ tự nhiên là các cô, các bà vẫn được mời đón đón dâng là các cậu, các ông.

Trên kia tôi có nói rằng trong số những xe hơi trên đường di nghỉ mát, có thử xe của hạng di « săn gái » dọc đường. Auto stop mỗi năm cũng đã gây nên bao nhiêu cuộc tình duyên ngắn ngủi hoặc do đó mà chấp nối thành đôi lừa cũng nên.

Nhờ di lối auto stop đó, mà mùa hè này có ba nữ học sinh ở tận trời Nam Địa Cầu, xứ Úc đại lục qua Anh rồi qua Pháp, Tây Ban Nha, di du lịch mỗi người với 50.000 đồng (5 ngàn bạc Đồng dương) sống trong 3 tháng.

Họ di khôi tốn tiền, chỉ lo chở ngủ và ăn thèo. Mỗi người có một tấm cạc của khách sạn quốc tế, túi da kiêm chở ngủ, chỉ phải trả 70 quan (7 đồng bạc) một phòng. Về chở ăn họ cũng được tính giá hạ hơn khách thường. Trong vòng 3 tháng, hết tiền họ đến sứ quán của nước họ để lãnh thêm, và cứ việc lên đường dừng chờ cho auto stop mang họ đi du lịch qua hàng mấy ngàn cây số.

của T.V.A.



KHANH NGOC

CHUYẾN này về tôi... phải là một chuyến thử thách chứ ?

— Nghĩa là một chuyến học hỏi, một chuyện rút kinh nghiệm...

Anh bạn thanh niên phụ trách đoàn hợp ca Thăng Long (đóng trang trọng mà mặt thi phớt tinh) đỡ lời khách, trong lúc chia tay nhau ở bến Cát Bi.

Xa vắng quê hương miền Bắc, ngay những từ ngày « trở lại với Thăng Long », nghĩa là trên dưới ba năm dài « người nhớ đất Trung » (Hoài Trung) đã dẫn đoàn người « nhớ đất Bắc » (Hoài Bắc) về với nơi chôn rau cắt rốn của « cõi là, cõi là »...

— Đề mà học hỏi, đề mà rút kinh nghiệm đấy.

Đúng thế, trên hai năm nay, chính đoàn Thăng Long đã du nhập vào sân khấu Đồng Nai tất cả bầu không khí của đồng nội Bắc Hà. Thực vậy, nhờ ở sáng kiến hợp thời (vì hợp lý) đó mà đoàn Thăng Long đã thành công trong sự thức tỉnh lại được tinh chất dân tộc xưa nay vẫn thăm lắng ở đây lòng đồng bào Trung và Nam, do đó mà thống nhất nội được nguồn tinh cảm của dân tộc. Kèm biết bao lần khách được chứng kiến những giây phút thông cảm giữa khán giả Sài Gòn, Huế với diễn viên đoàn Thăng Long, giữa lúc một Thái Hằng, một Thái Thành, thủ vai thôn nữ rồi mượn lời ca dao dề ru dỗ, vỗ về hàng trăm ngàn tam hồn lạc lõng, đang khắc khoải nhớ lũy tre xanh đất Bắc, vốn là quê Nội của toàn dân. Kèm biết bao lần, một lão mâu ở Dakao, một thiều

ĐOÀN HỢP CA DÂN TỘC

* Của HÀ VIỆT PHƯƠNG *

phụ ở Chi hòa, một thanh niên ở Bến Ngự đã thủ thi cùng khách :

— Tôi thành thực mà nói với anh rằng : mỗi khi nghe khúc hợp ca của đoàn Thăng Long là ý như tôi phải tự nhủ : « Quái mỉnh đã nghe tiếng hát này, nghe giọng ca này ở đâu rồi ấy ». Rồi mãi mới sực tỉnh : thi ra họ ca hát lên toàn có những lời mà cha mẹ chúng ta xưa kia, lúc là còn nhỏ, đã ca hát lên dề ru chúng ta ngủ.

Phải, đây là cả khúc nhạc hồi thiếu thời của nỗi người chúng ta : « nghe nó quen lắm » mà. Nên đồng bào Trung và Nam đã « thừa nhận » tiếng ca thân thuộc ấy. Đoàn Thăng Long « có họ » với chúng ta mà.

Thì còn gì mà chẳng được hoan nghênh. Ấy nói về phần nội dung của các bản ca nhạc kịch « Thăng Long » nghĩa là nói về chủ trương, nói về lập trường của một nhóm nghệ sĩ biết mình làm gì ? biết mình đi đến đâu ?

Dĩ vâng, quan niệm đúng đắn đó lại được thực hiện bằng một tài nghệ tuy chưa đạt tới độ thuần thục, nhưng cũng đã khá vững vàng. Còn ai quên được cái mẻ « chịu đựng » của thằng Bờm Hoài Trung (là điển hình của giai cấp bần cùng) — còn ai quên được cái vẻ « Ngơ ngẩn » ngoài mặt, mà tắt mắt ở trong lòng của bác nhiều Hoài Bắc (là đại biểu cho giai cấp trung nông lý sự cùn) ? ai mà chẳng nhớ đến cái nét đoạn trang của cô « gái thi thành Thái Hằng » (là đại diện cho chị em tư sản phong nhã, hào hoa kiều bản phong

kiến) ; — ai mà chẳng phi cười mỗi khi hình dung đến mĩ nhí nhảnh, nũng nịu, oé oé, ngọt ngào của « cô ả tân thời Khanh Ngọc » (hay mặt cho lớp phụ nữ phóng khoáng đã đạt tới trình độ gọi bạn gái bằng « cậu với mình ») ?

— Và quên làm sao cho được cái giáng mộc mạc ngày thơ mà chẳng kém phần thô lỗ, kim đáo, dè chừng của « cô thôn nữ Thái Thành » (biện thân của hàng người xưa kia, xưa lắm đã đổi tên là Trung Trắc, Triệu Vương, và gần đây là Thị Giang, Thị Bắc) ?

Rút lại, xét về cả hai mặt tư tưởng và kỹ thuật, đoàn Thăng Long đã lột được tinh thần dân tộc ra, nên đoàn Thăng Long đã thành công.

Tuy vậy, cũng theo đúng thông lệ của « Nghiệp » văn chương, nghệ thuật là phát chúa nhà không thiêng, nên Moïère đã phải chu du khắp 36 quận của nước Pháp rồi phục hồi cố quận, là đô thành Ba Lè, mới được thừa nhận... thi đoàn Thăng Long cũng thế, sau khi chu du suốt dọc san hô, đến bây giờ mới ca cầu :

« Nghệ sĩ nhất khứ hè... tái phục hồi ».

Dàn con của Thăng Long trở về với Bắc Hà đang trầm nùng trong khói lửa.

Khách có thể vững dạ khuyên Hoài Trung cùng đồng đội hãy ca cầu :

« Chịơi ! em đã về đây ! »

« Mẹ già chót vót dang tay đón mừng... »

Và Hà Nội đã mở rộng hai tay đón đoàn Thăng Long.



Tranh không lời



Nhân kỷ-niệm thi hào Nguyễn-Du

CÁC LÂM LÂN TRONG BẢN LUẬN ÁN KIM VÂN KIỀU

của Tiến sĩ văn chương Trần cữu Chẩn

BÀI này, tôi viết ra hồi tháng hai 1949, nghĩa là ngày sau lúc tập luận án thi Tiến sĩ của Trần Cửu Chân đã xuất bản được ít hôm. Lẽ ra bài này phải được công bố lên báo từ lúc đó, cho hợp thời, nhưng vì một vài lý riêng mà bài cứ bị delay không thể đăng tải được. Vì thế mới có sự chậm trễ này. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ: bản luận án của ông Trần Cửu Chân còn đó, thì những bài nói về tác phẩm ấy, đều có rõ mặt bạn đọc một cách muộn màng, cũng không đến nỗi là có ý thức.

Trong văn học giờ, trên địa hạt văn chương, những bài có tính cách phê bình hoặc nghiên cứu, vẫn luôn luôn không thuộc điều kiện không gian và thời gian, chỉ trừ khi nào các bài nói ấy mang đặc tính thời dám.

Chúng tôi xin thành minh rằng: ở đây, chúng tôi không dám khoe là đã đạt ngần tự nhận mình là nhà phê bình, khi chúng tôi để cập đến vấn đề « nhận xét bản luận án » của Trần Liên Sinh. Chúng tôi chỉ xin lây đơn nghĩa một cách hiểu văn cầu học, đường nét lên một vài nghĩa cần rõ bản luận án của Trần Liên Sinh để thương xác với Trần Liên Sinh và cũng là đồng thời để chắt chính cùng bạn đọc.

Tác giả

BẢN Luận án nhân đỗ « Etude critique du Kim Văn Kiều » (Nghiên cứu phê bình truyện Kim Văn Kiều) (1) của ông Cử nhân Văn chương Trần Cửu Chân, cựu Bộ trưởng bộ Quốc Gia Giáo Dục của Chính Phủ Lâm Thời Nam Phần Việt Nam, đã được ban Giám khảo Đại học đường Sorbonne chấp nhận duyệt khảo, và sau khi được khảo hiệu, đã đem về cho tác giả một kết quả viên mãn: mảnh bằng Văn khoa Bác sĩ.

Phe bình bản luận án ấy mà nói về phuong diện hành văn — có nhiên là pháp văn — hay phuong diện trình bày, là làm một việc tào bạo, vì văn chương và bối cảnh của bản luận án ấy nếu CHẲNG HAY, thì ông Trần Cửu Chân SAO LẠI ĐỖ NGAY ỐNG NGHÈ.

Chúng tôi xin mạo phép nói về phần phieu dịch thôi, vì phần này có chỗ khuyết điểm. Vả đó cũng là

(1) Nhà in Nguyễn Văn Cừ.

phần quan trọng nhất trong bản luận án, vi, thiết tuồng, dịch văn truyện Kiều ra tiếng ngoại quốc là cố ý khoa trương áng văn tuyệt tác của cụ Nguyễn Du với người nước ngoài, mà dịch không được sát nghĩa hay không lột được hết tính thần, hoặc dịch sẽ lầm, thi sẽ làm kém mất giá trị toàn bách của nguyên văn và của cả bản dịch. A.— Lầm về văn tự:

BẢN Luận án, chương IX, mục « Tâm lý », trang 66 :

« Làm cho nhìn chẳng được nhau. « Làm cho dày dặa cát dâu chẳng len.

« Je ferai en sorte qu'ils seront dans l'impossibilité de se regarder l'un l'autre ;

« Je ferai en sorte que, chargée de honte, elle ne lèvera plus la tête...»

Đây dạo, chỉ có nghĩa là « khô sô vất vả », chứ không có nghĩa là « sỉ nhục hổ thẹn ». Thi dụ : THƯƠNG NGƯỜI ĐÀY ĐÓA CHÚT THÀN (Bản phận đối với tài tử — « Quốc văn Giáo khoa thư », lớp đồng ấu, trang 95).

« Đày dạo » mà dịch là « honte » thi hỏng.

Văn chương ấy, trang 71 :

« Hoa cười ngọt thoảng doan trang, « Mây thua nước tóc, tuyệt nhường màu da.

Trang 80 :

« Sa bouche fleurie aux dents de perle est d'une grâce décente ;

« Sa chevelure est plus souple que le nuage et son teint plus pur que la neige.

NGỌC THỎT, không phải là RĂNG ĐẸP NHƯ NGỌC, mà có nghĩa là NỘI NẮNG ĐỊU DÀNG THANH NHÃ. « Ngọc thốt » mà dịch « aux dents de perle » thi thật là sai lầm, làm mất cái phẩm cách đặc biệt của Thúy Vân về « phụ ngôn ».

Trang 72 :

« Vân rắng : « Chị cũng nực cười, « Khéo dù nước mắt khóc người đời xưa...»

« Vân dit : « Vous me faites rire

bài của DƯƠNG BÌCH THỦY

« En pleurant inutilement les gens d'autrefois...

CHỊ CÙNG NỤC CUỒI, tức là CHỊ LỐ BÌCH LÂM, CHỊ ĐÁNG CUỒI LÂM, có thể dịch ra tiếng Pháp như thế này « vous êtes ridicule ». Nếu dịch là « Vous me faites rire » (chị làm cho tôi buồn cười) thì e không được sát nghĩa.

Còn KHÓC NGƯỜI ĐỜI XƯA ở đây, chỉ là khóc về thân thế Đạm Tiên, khóc về cái đời bạc mệnh của riêng một người thôi. Dịch « người đời xưa » ra « les gens d'autrefois », thi nghe hơi mơ hồ viễn vông, mất cả cái ý nghĩa chỉ thị biểu quyết trong lời nói của Thúy Vân.

Trang 77 :

« Sẵn sàng phượng liên loan nghi, « Hoa quan chấp chời, hà y rõ ràng.

« On fait venir le char impérial orné de phénix et tendu de rideaux également décorés de phénix,

« Partout rutilent des chapeaux fleuris et des habits de couleur d'azur.

HÀ Y : HÀ (màu đỏ hoặc màu mây có ánh mặt trời chiếu vào); Y (áo). —

Vậy « hà y » là áo đỏ, chứ không phải là « áo lam » đâu mà dịch là « habits de couleur d'azur ».

Sau cùng, ở chương XIII, mục « Luân Lý », có một câu cũng dịch làm ý nghĩa, tuy câu ấy không thuộc vào văn chương trong truyện Kiều :

Nam bất khán Thùy Hử,
Nữ bất độc Thúy Kiều.

« Les garçons n'assistent pas à la pièce de Thúy Hử.

« Les filles ne lisent pas Thúy Kiều.

NAM BẤT KHÁN THỦY HỬ đáng lẽ phải viết « Nam bất ĐỘC Thúy Hử » — là TRAI KHÔNG NÊN XEM TRUYỆN THỦY HỬ. Nếu dịch là « Les garçons n'assistent pas à la pièce de Thúy Hử », thi thành ra « trai không xem diễn tuồng Thúy Hử », như thế là sai. Ấy là chưa nói đến tiếng « độc » (ông Trần Cửu Chân viết là « độc ») ở về thứ nhị phải chưa lại là « thính » mới đúng, và sở dĩ có nhân dùng chữ « thính » mà không dùng chữ « độc », là vì ngày xưa con gái

ít được đi học, nên ít có người biết chữ mà đọc được truyện sách; họ chỉ được nghe kể truyện mà thôi.

B.— Lầm về diền tích

BẢN Luận án, chương IX, mục « Tâm lý », trang 74 :

« Chiếc vành với bức tờ mây. « Duyên này thì giữ vật này của chúng.

« Ce bracelet et ce papier orné de nuages.

« Gardez cette promesse de mariage et ces objets communs à nous deux.

TỜ MÂY, theo chúng tôi hiểu, là tiếng thoát dịch ở chữ hán « VÂN THỦ » nghĩa đen là « bức thư từ trên mây gửi xuống », nghĩa bóng là « tờ ý tôn trọng người đã gửi bức thư ấy cho mình ».

Vậy « tờ mây » ở đây không thể dịch ra được là « ce papier orné de nuages » vì, theo nghĩa này, thì chỉ là một tờ giấy có vẽ vời tó đậm những cụm mây doanh mà thôi.

Trang 76 :

« Khen rằng bút pháp đã tinh,

« So vào với thiếp Lan đình nào thua...

« Vraiment elle a une belle calligraphie.

« Qui ne cède en rien aux estampes du célèbre Lan Đình.

THIẾP LAN ĐÌNH (chữ « đình » không hoa) là nói về chữ viết trong bài tự của Vương Hi Chi. Nguyên xưa, tại tỉnh Chiết Giang, có bến Lan chữ. Trên bến ấy có cái đình tên gọi Lan Đình. Ông Vương Hi Chi cùng vài người bạn niêm họa chơi ở đấy, nhân đê bài tự Lan Đình, chữ viết rất tốt. Người đời sau gọi bài tự ấy là thiếp Lan Đình.

Thể thi Lan đình không phải là tên người, mà chỉ là tên vật, và chính cái vật ấy lại còn một ý nghĩa khác nữa đê chỉ về phasm cách của vật.

Nếu dịch là « célèbre Lan Đình » thi el ẳng hóa ra cho « Lan Đình » là tên người ru?

Trang 80 :

« Đã nguyên hai chữ đồng tâm,

« Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.

« Puisque j'ai juré de m'unir avec vous pour toujours.

« Pour le reste de ma vie je fais le serment de ne pas passer dans une autre barque...

« Trăm năm thề el ẳng ôm cầm thuyền ai » ý nói : « thề cho đến mahn kiếp cũng không bao giờ ôm cầm thuyền ngay cả trong câu văn, thi đấu cho độc giả có thông minh đến đâu cũng không hiểu được tường tận thâm ý của tác giả.

ƯƠM THU

Lòng tôi ướm một mùa thu sông nál
Heo may về trong nắng mới tươi hồng,
Không gian xanh soi bóng vạn triều sông,
Có tiếng hát yêu đời chen tiếng búa
Có những cỏ nòng say xưa giật lụa;
Biển lúa vàng tình tự khúc đán ca,
Một trời vui, muôn ý đẹp chan hòa.
Hoa lái thăm sau những ngày đầu đông,
Đây Mùa mới của lớp người Xây dựng !
Lá vàng rơi trên sông nước hổ xanh,
Nghe xôn xao nhẹa chuyền cỏ cây lành.
Rừng Việt Bắc ôm sương mù biêng bắc,
Đà miên Trung ngã bóng dưới trăng mờ,
Giồng Cửu long thuyền san sát đôi bờ
Giải Trường son vươn mình hùng vĩ qua.
Nếp nhà tranh hagy còn tưới cuồng rạ

Thu đã đến giữa một trời gươm súng,
Trăng chiến địa nharsing đêm chờ gió lạnh.

Thu năm nay đợi bắc rớt lời thơ,
Thu năm nay chưa chan tình khát vọng.

TÔ DUYÊN





Nhưng Loan chờ đợi gì mới được chờ?



Nhà sư Tâm nhìn đến đôi lứa Văn và Loan có vẻ thân mật.



Áy chết, có ai nấp nghe sau cửa không?



Hồi thứ nhì

Chiều hôm ấy, ở nhà Kiều Loan. Một gian phòng khách bày biện theo lối tiểu tư sản. Khi màn mờ, Kiều Loan đang ngồi ở gác bàn, tay tự vào trán, vẻ băn khoăn, nhát nhạt. Văn đi dì lại lại. Người ta đoán câu chuyện giữa hai người đã đến một độ gay go.

LỚP I

VĂN, LOAN

VĂN (đứng bước, nhìn Loan, dến gần, đứng cách bàn, hơi nghiêng mình, hạ giọng).— Loan không nghĩ đến hạnh phúc thì thật là một điều lạ.

LOAN (lắc đầu).— Con người không phải sống chỉ vì hạnh phúc.

VĂN.— Thị cũng cho là được đi... Nhưng Loan chờ đợi gì mới được chờ? Tuổi trẻ với vui vẻ ở đời có chờ đợi ai đâu!

LOAN (đứng cung cởi).— Văn chưa biết đau khổ.

VĂN.— Thế Loan còn muốn biết đến bao lâu nữa? Nếu phải năm, mười năm nữa, Loan cũng chịu phi bô cả tuổi trẻ, cả vui tươi, cả đời con gái cho một người ngông cuồng như thế à?

LOAN (đứng lên).— Tôi sẽ thẳng anh Minh cho mà xem.

VĂN.— Loan sẽ sa ngã luôn theo anh ấy thì đúng hơn.

LOAN.— Tình thiết tha của tôi sẽ chiếm được lòng anh Minh.

VĂN.— Anh ấy đã từ chối tình yêu của Loan rồi.

LOAN.— Anh Minh không thể rời xa tôi đâu. Tôi đã biết anh ấy trong giờ phút tốt đẹp nhất của đời anh. Tôi biết có thể hy vọng nhiều ở anh Minh lắm...

VĂN.— Vì cảm tình của một giây phút thoáng qua mà Loan lấy làm lẽ sống cả một đời, thế thì cũng diễn thật!

LOAN.— Văn bảo tôi làm thế nào khác được?

VĂN.— Thế Loan không nghĩ đến đời Loan ư? Nếu trong lúc này... có một người xứng đáng yêu Loan... thì Loan nghĩ thế nào?

LOAN (cảm động).— Có lẽ... nếu có một người yêu tôi... như người Văn vừa nói, thì cũng hay đấy... nhưng không thể chuyên lòng tôi được.

VĂN.— Loan không dám nhìn thẳng vào lòng mình đầy thời.

LOAN.— Cho người ấy có chuyện được lòng tôi chẳng nữa, thi tôi lại càng thấy thanh cao hơn nữa vì vẫn yêu Minh!

VĂN.— Dù anh Minh không trung thành với Loan!

LOAN.— Tôi cho là anh ấy yếu đuối đấy thôi.

VĂN.— Thế Loan bằng lòng cho anh ấy yêu một người dân bá?

LOAN.— Anh Minh trưởng là yêu vậy thôi.

VĂN.— Loan chưa bao giờ được anh Minh như thế nào.

LOAN.— Tôi tin tưởng Minh có một tấm lòng cao thượng. Tôi đợi anh từ ba hôm nay. Dù ở đâu đâu, tôi biết là anh Minh cũng nghĩ đến tôi. Dù có làm gì chẳng nữa, anh cũng trở lại với

vì Anh ấy có vầng mặt bao lâu chẳng nữa, tôi cũng vẫn không nản lòng chờ đợi...

VĂN (ngắt lời).— Chính anh Minh bảo tôi đến đây đấy.

LOAN.— (bất ngờ) Sao anh Minh lại bảo Văn đến? Anh ấy bảo thế nào?

VĂN (nhìn thẳng mặt Loan).— Anh bảo tôi đến chào Loan... và rồi là không bao giờ anh lại đây nữa.

LOAN (cố bình thản).— Chỉ thế thôi à?

VĂN.— Chỉ thế thôi.

LOAN.— Lại vẫn thế! Chào tôi... Anh Minh nói như thế à?

VĂN.— Anh nhắc đi nhắc lại hai chữ ấy.

LOAN.— Có lẽ anh ấy thốt ra trong lúc không được bình tĩnh chẳng?

VĂN.— Không rõ nữa.

LOAN.— Thế Văn có tin rằng tôi vẫn thành thật đợi anh Minh không?

VĂN.— Tôi tin Loan thành thật đến cả trong sự dõi mắt nữa!

LỚP II

THÊM NGƯỜI Ở GÁI

NGƯỜI Ở GÁI.— Có một nhà sư muốn hỏi cô:

LOAN.— Chắc là Tâm, em Văn đấy (với người ôi) Mời vào.

NGƯỜI Ở GÁI.— Có một người đàn bà nữa cũng muốn hỏi chuyện gì...

LOAN.— Được... mời ngồi chờ ở phòng ngoài một lát. (Người ở gái ra, Loan lại gần Văn) Văn ạ, Văn là người mà tôi tin tưởng, cảm phục, Văn đã nhiều lần nâng đỡ tôi... tôi mong rằng Văn vẫn sẵn lòng giúp tôi trong lúc khó khăn này. Tôi đã đau khổ nhiều rồi. Tôi còn phải đau khổ nữa. Có lẽ rời một ngày kia tôi phải hối hận vì không nghe theo lời Văn, nhưng lúc này thì tôi muốn đi cho tôi cùng!

Văn và Loan đứng gần nhau trong lúc nói chuyện. Tâm đi vào, đưa mắt nhìn trùm cả hai người.

LỚP III

VĂN, LOAN, TÂM

TÂM.— Chào chị.

LOAN (tươi tắn đi lại).— Tâm... cho tôi được phép gọi như thế?

TÂM.— (nhìn Văn rồi nhìn đến Loan).— Xin lỗi, tôi đến đây thế này cũng hơi đường đột. Nhưng tôi lo cho anh Minh quá, sợ có tai họa xảy đến... Chắc anh Văn đã nói cho chị hay rồi...

LOAN.— Phải, anh Minh bảo không muốn gặp lại tôi nữa.

TÂM.— Tôi đến đây vì biết rằng chỉ có chị mới cứu được anh ấy thôi.

LOAN.— Tâm ngồi xuống đây... Nói thật cho tôi biết, không cần phải dấu diếm gì tôi cả, Tâm thấy thế nào về anh Minh... trong mấy hôm gần đây.

TÂM.— Anh tôi làm nhiều điều lầm lỗi thật. Nhưng anh ấy biết mình lầm lỗi. Anh Minh không phải là người xấu. Anh yêu chị... và đau khổ vì chị.

LOAN.— Thế anh ấy có nhắc đến số tiền ba ngàn đồng không?

TÂM.— Chị biết à?

LOAN.— Tôi đoán là anh Minh không gửi đi đâu. Bưa số tiền cho anh ấy là tôi muốn thử lòng xem sao...

VĂN.— Loan đưa như thế đấy!

TÂM.— Chị kiểm cách làm nhục anh Minh phải không?

LOAN.— Tôi muốn làm cho anh Minh xấu hổ, đến với tôi, để biết rằng tôi có thể tha thứ hết mọi sự.

VĂN.— Anh có đến đâu?

LOAN.— Anh Minh chưa tiêu tôi sao?

TÂM.— Bây giờ đã mất danh dự rồi thì đổi với anh ấy gì cũng thế thôi.

LOAN.— Anh Minh cứ việc đến! Tôi sẽ an ủi anh...

TÂM.— Dù chị biết anh ấy giữ số tiền để làm gì?

LOAN.— Bề lửa đổi tôi với ả Hồng, để hai người bồ đi với nhau phải không? Tâm tưởng tôi chịu thua vì anh Minh một lúc bị mê hoặc như thế? Minh không thể yêu một con người như Hồng!

VĂN.— Chưa chắc..

LOAN.— Cố lẽ Văn cho rằng Hồng là một người đàn bà quyến rũ, dễ làm xiêu lòng đàn ông... chứ gì?

TÂM.— Cố ta nguy hiểm đáng sợ.

LOAN.— Bề rồi chúng ta xem có gái giang hồ ấy có mảnh lực hơn tôi không, xem nhan sắc mầu me của cô ấy có giữ được lòng anh Minh bằng tình yêu của tôi không... (Trở về phía phòng ngoài) Hồng đang ở đây. Rồi Văn với Tâm sẽ biết.

VĂN.— Thời, tôi xin về đây.

LOAN (cương quyết),— Văn cứ ở lại, cho tôi vui lòng, (ra mở cửa). Mời cô vào

HỒNG (trước khi vào, giọng đưa dò).— Vâng tôi đợi cũng khá lâu.

LỚP IV

THÊM HỒNG

Hồng trang phục rực rỡ diện bộ nhí nhảnh, nhẹ nhàng lướt vào.

LOAN (giới thiệu).— Anh Văn... (Hồng cúi chào. Văn chỉ hơi gật). Anh Tâm... (Hồng nhìn Tâm cố vẻ tò mò rồi gật đầu. Loan đưa tay mời ngồi, nhìn khách một lúc rồi nói) Cám ơn cô đã nhận lời tôi mời mà đến đây.

HỒNG (giả vờ).— Cố cảm ơn tôi!... Chiuh tôi cảm ơn cô mới phái, vì cô đã không coi thường tôi.

LOAN (giọng hơi run).— Tôi muốn nói một câu chuyện thẳng thắn với cô.

HỒNG (bỗng đưa tay lên trả về phía cửa bên trái).— Suyt.. Có ai đi đấy... (vụt đứng lên).

LOAN.— Người ở trong nhà.

HỒNG.— Có thật không? Không có người nấp nghe ở sau cửa đấy chứ?

LOAN.— Sao cô lại nghĩ thế?

HỒNG.— Ấy, khỉ quá đi mất, tôi cứ ngỡ là Minh... Tôi đến đây, hình như anh ấy biết đấy. Anh đó chứng tỏ từng bước. Tôi ngai lâm. Cố chắc là Minh không đến chứ?

LOAN.— Não...

HỒNG.— Thế thì được... Dùng đê cho anh ấy bắt gặp tôi. Tôi tránh mặt Minh đã từ ba hôm nay. Nếu bây giờ mà anh ấy biết tôi nói dối... thì nguy mất! Có nhiều chuyện đừng đê cho anh Minh biết. Xem tôi lo thế thì cô cũng dù rõ...

(Còn nữa)

(Xem Đời Mới từ số 72).

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG

A - HÌNH THỨC

HÌNH thức rất quan trọng trong việc xây dựng một tác phẩm văn nghệ vì nó đánh mạnh vào giác quan đầu tiên của khán giả, thính giả, đọc giả... Hình thức phản chiếu ra hình ảnh gần xa của dân tộc, nó gợi ít nhiều dì vắng troi đẹp của cuộc đời và nó cũng đưa ta đến một viễn cảnh cao xa.

Ai cũng nhận rằng thị giác của con người qui vò cũng. Trăm nghìn người nhìn một vật, cảm giác đầu tiên của họ là do hình thức bên ngoài tạo ra cho họ. Nếu hình thức văn nghệ không phù hợp với cảm quan của họ, làm cho họ cảm rằng họ bị lạc vào lối xa lạ, thì hình thức ấy làm sao khêu gợi ở họ lòng triu mến nồng nàn. Hình thức có giá trị làm cho tâm trạng con người trở nên khoan khoái, mản nguyện, trai lai, hình thức cũng có sức làm cho người mù quáng, tê liệt. Hình thức rất lợi mà cũng rất hại cho giác quan con người. Nghệ sĩ có trách nhiệm nhồi nắn với ít hay nhiều ý thức để chuyển cài hại thành cài hay, cài lợi làm cho cảm quan con người thu nhận một cách dễ dàng và lành mạnh.

Hình thức văn nghệ nào thỏa mãn nhu cầu cho đa số người trong xã hội tất đã có giá trị nghệ thuật đáng kể. Hình thức văn nghệ ấy không thể là cầu kỳ, không thể đi quá mức sự nhận thức của xã hội.

Một điều vọng cõi trời giọng làm cho bao người té tái, một bản nhạc mới hùng mạnh làm cho một dân tộc sống lại với ký ức của ngày xưa ? () một câu ca dao rất giản dị ở đồng quê, một điều hò đặc biệt của địa phương, tận thôn xóm xa cũng đủ nói với ta một hình ảnh sâu sắc của cảnh đời.

Bí ra đường ta mặc áo phục, đó là hình thức ăn mặc của xã hội tân thời, nó đã thành cách ăn mặc phổ thông của xã hội, nhưng, bộ đồ bà ba rất dễ chịu để ta mặc khi ở nhà trong lúc nghỉ ngơi phải chăng là một hình thức phổ thông hơn với tầng lớp chiếm đa số trong xã hội ?

Nghệ sĩ thường hay có tâm hồn cao cả, lý tưởng của họ thật là tốt đẹp. Vì thế tham vọng của nghệ sĩ càng cao, muôn làm được việc gì vĩ đại. Cái cao siêu là ở chỗ biết chọn lọc và sử dụng nhiều hình thức thật dân dã. Việt văn không cầu kỳ và rõ ràng không phải là một việc dễ. Thực hiện một bức họa cho công chúng xem mà thông cảm được ý tác giả, cũng



không phải là một việc tầm thường. Một vở kịch, một tuồng cải lương, muôn thu được đông đảo khán giả đến xem, phải làm thế nào cho tuồng hát minh đủ điều kiện hấp dẫn quần chúng. Chúng tôi không thể bàn sâu về các ngành trong văn nghệ, về kỹ thuật, thuộc phạm vi chuyên môn. Chúng tôi chỉ hi vọng đưa ra một ý niệm đơn giản và vẫn đề phải đi tìm những hình thức văn nghệ, và từng ngành chuyên môn như kịch, họa, nhạc, phim ảnh v.v... đều có thể có một cơ sở chung trong việc thực hiện nhiều hình thức phù hợp với cảm quan của đồng bào, của dân tộc.

Của TRUNG ĐỨC

Cốt truyện là nội dung của thiên tiểu thuyết, của vở tuồng, của cuốn phim... Nội dung của âm nhạc là nhịp điệu, và sức diễn tả của chất nhạc. Nhịp điệu có thể ví như nhịp sống của xã hội, của cảnh vật, của tình cảm, tâm hồn...

Nội dung văn nghệ lại còn phản chiếu hệ thống tư tưởng của nhà văn nghệ, nó hướng dẫn sự kiện và nhân vật, hay tình cảm, tâm lý, và sức tưởng tượng trong tác phẩm. Một tác phẩm mà nội dung nghèo nàn, khô khan, vì tác phẩm ấy không nắm lấy được cái thực tế xã hội. Chính trong sự hoạt động vi cuộc sống mà xã hội đưa ra nhiều vấn đề cho nghệ sĩ phải giải quyết. Chính trong sự hoạt động xã hội mà ra nhiều đề tài cho nghệ sĩ lựa chọn trong cuộc đời, sắp đặt lại có thứ tự theo ý muốn của mình và đưa nghệ thuật lên một tư tưởng lãnh mạn. Nội dung tư tưởng quyết định giá trị nghệ thuật. Vì thế tư tưởng nếu sai lầm thì sự nhận thức về cuộc đời phải sai lệch lạc, tất nhiên văn nghệ trở nên không đúng với cảm quan của quần chúng.

C - HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG

HÌNH thức và nội dung là hai mặt của văn đê văn nghệ, chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Văn nghệ nếu chỉ có cái vở bên ngoài thật đẹp không chứa đựng một nội dung đổi dào, thì tác phẩm ấy không thể có giá trị lâu dài được. Ngược lại nội dung tốt đẹp quyết định một hình thức cũng tốt đẹp. Nội dung diễn đạt bao gồm cả những điều kiện kinh tế, xã hội trong một thời gian mà nhu cầu và ý chí con người đều được đưa lên trong tác phẩm. Hình thức phù hợp với quần chúng, hình thức dân tộc đã được nội dung xã hội chỉ định rồi. Tư tưởng chỉ định chịu hướng nội dung văn nghệ, và hình thức văn nghệ càng tiến lên mức cao càng bảo đảm cho nội dung được tồn tại lâu dài. Hình thức và nội dung trong văn nghệ bối bối cho nhau là thế.

Để thực hiện một tác phẩm văn nghệ, chúng ta không thể đặt hình thức trên nội dung được. Chúng ta chỉ lo chú trọng về hình thức, ta cho hình thức là cùu cánh của sự thành công trong công tác văn nghệ, và đặt vấn đề giá trị của nghệ thuật là ở hình thức trước nhất, thì văn nghệ chỉ còn là cái hồn không xác, hay cái xác không hồn cũng thế. Nội dung là nhra sống của xã hội, nó nuôi dưỡng và

xây dựng hình thức thêm vẻ tươi đẹp hơn. Hình thức càng rộng lăy, vĩ đại, màu sắc dân tộc càng đổi dào, xứng đáng với giá trị chứa đựng một nội dung tuyệt tác của súc sống xã hội.

Sự khó khăn hiện thời của chúng ta không phải ở chỗ chúng ta khó khăn về hình thức, sự thật chúng ta sống quá nhiều bằng hình thức, đã thành cai bịnh của nền văn nghệ hiện nay. Trái lại, nội dung tư tưởng, nội dung tình cảm, nội dung xã hội, nội dung tranh đấu của con người theo quan niệm mới về nhân sinh không được thành văn đề quan trọng đặt ở trên tất cả.

Chúng ta vẫn hy vọng rằng sự chênh lệch giữa hình thức và nội dung của văn nghệ trong thời đại mới này, có thể bồi đắp lại bằng cách phát triển và sử dụng tất cả những hình thức cũ còn tồn tại và đồng thời xây dựng những đề tài thiêt thực trên cuộc đời thực, cuộc đời khoa học.

XỬ DỤNG CÁC HÌNH THỨC CŨ

CHÚNG ta đã biết màu sắc dân tộc còn tồn tại, dù đã bị phân hóa nhiều bởi ảnh hưởng của sự thay đổi hoàn cảnh xã hội Việt nam. Ta cũng đã thấy rằng mỗi giai đoạn lịch sử có một nền văn nghệ riêng biệt, mực thước của nó. Chúng ta không nên có thái độ phê phán thời đã qua là lạc hậu nên thời nay còn dùng những hình thức văn nghệ quá xưa thất là lạc hậu. Chúng ta đặt hạn ranh giới giữa cái cũ và cái mới. Ta có câu « Võ cõi bắt thành kim » là một sự thật. Trải nhiều giai đoạn lịch sử tranh đấu dân tộc Việt Nam đã để lại một kho tàng văn nghệ. Nền văn nghệ cũ biến thể, cũ biến chất, cũ thay đổi về hình thức lẫn nội dung, khi một chính thể xã hội nhường chỗ lại cho một chính thể mới. Nền văn nghệ dân tộc cũ tiến triển theo chiều tiến hóa của xã hội.

Cái cũ vẫn tồn tại. Cái cũ bảo đảm chắc chắn nguồn gốc của dân tộc, và gọi cho ta nhiều nhất tiếng dội và hình ảnh quốc hồn thiêng liêng của non nước ngày xưa. Ta đã thấy hát bộ, vọng cõi, nhạc cõi, cách thờ phụng ông bà, Tết đầu năm, những câu đối trên giấy liên hồng, và biết bao tập quán, tư tưởng ngày xưa vẫn còn giá trị đối với đa số người trong xã hội từ thôn quê đến thành thị. Chúng ta không quyết định rằng tất cả những gì được truyền thống vẫn là hay là đẹp cả. Ta có thể nhở óc phê phán mà chọn cái hay trong cái cũ và chỉ học cái hay mà thôi. Hệ thống tình cảm của dân tộc V.N. còn tích lũy nhiều trong văn nghệ phẩm cũ. Hình thức cũ cũng còn giữ tình chất thật dân tộc và được sử dụng nhiều trong xã hội hiện nay.

(Xem tiếp trang 34)



KẾ Ở

*Mai chị về, em gửi gì không,
Mai chị về, nhớ má em hồng.
Đường đi không gió, lòng sao lạnh,
Bụi vương ngang đầu, mong, nhớ, mong.
Quê chị về...xa lít dặm xa.
Rừng thu chiều xao xác canh gà.
Hoa rơi khắp lối, sương muôn ngả,
Ngựa lạc, cành hoang qua lượt qua.*

*Ngựa chị dừng bên thác trong veo
Lòng chị buồn khi nắng qua đèo.
Nơi đây lá dạt vương chun ngựa,
Hươu chạy, quay đầu theo ngó theo.
Rừng đêm nhòe bóng nhớ hoang mang.
Ngựa chị dừng bên thác sao vàng.
Sao trôi đáy nước, rơi chun ngựa.
Buồn dừng dỗi mi, hăng lại hăng.*

QUANG DŨNG

*Vì mãi gò lưng kéo
Cây cho kê khác no
Chiều về nhai cỏ héo
Chuồng hép nằm co ro
Vì sống như trâu bò
Kiếp này sang kiếp khác
Cha già cha phát ho
Mẹ già xương sọc sạc*



*Vì đời buồn xơ xác
U ám như đêm nghèo
Mồ hôi chua áo rách
Muỗi mận quả cà meo*

*Hoá đẹp nở vườn náo
Thơ bầy trong tủ kính
Con chót vợ xanh rao
Ngựa xe người dũng định*

*Vì tôi muốn anh muôn
Vì chúng ta muôn
Đêm già xô ngã xiêu
Ngày non cười thẳng dướn*

NGUYỄN QUỐC TRINH

Đà Nẵng, 2-9-1953

Chị Hương Giang yêu quý của em,

Hôm nay trời đã sang thu rồi chị nhỉ? Trời hơi lạnh và có vẻ thê lương quá. Vì thế, ở đây em đã vắng nhiều khách thưa lương, nên mới rảnh mà « tâm sự » cùng chị những giờ này.

Chị ơi! Chị ở Huế, em ở Quảng; chúng ta cũng không xa gì mấy. Chị thì cháy về cửa Thuận An, em cháy ra biển Đà Nẵng, chúng ta cùng chung một mẹ bao la: Thái bình dương vĩ đại. Tuy thế, nhưng chắc gì chị đã hiểu lòng em qua mấy mươi lăm tháng! Chắc chị cũng như em đều cùng chung số phận hẩm hiu.

Chị ơi! Chắc chị cũng hiểu em muốn nói gì ở đây với chị. Chị đừng giận em nhé, chắc chị có còn đâu xứng đáng với cái tiếng « Sông Thơm » một thuở, mà chờ đây lòng em càng thêm lạnh hơn tiếng « Hàn giang »!

Em cũng vẫn là đứa em của một độ nào, nhưng, chị ơi, lòng em đâu có còn trinh sạch như xưa. Bao nhiêu là tội lỗi

TÂM SỰ MỘT GIỌNG SÔNG

Quyền

thuở trước, mà có cần chỉ phải từ biệt Thái tử Đan

với Yên quốc ra đi.

Thời ly loạn, sông núi cũng đeo buồn tủi! Biết bao giờ chị và em sống yên lặng lại như xưa trong khung cảnh thanh bình của một ngày Vinh Quang chị nhỉ?

Em của chị,

Hàn giang

TRƯỜNG XUÂN

(1) Tên con sông Đà Nẵng



Cuộc sống vật chất phồn hoa ở đây làm người ta quên hẳn tất cả chị ơi! Họ quên, quên tất cả những cái gì Cao quý và Thiêng liêng. Họ dám minh say trong vật dục, sống chỉ biết có ngày nay mà quên hẳn ngày mai. Em không hiểu tại sao người ta lại thế. Có cái gì cố định mãi một chỗ phải không chị? Nó phải biến chuyển, thăng trầm để mà tiến hóa chứ? Ấy thế, mà ở đây họ xem chừng ngày nay rồi sẽ mãi ngày nay, không có gì là bất di bất dịch.

Họ có nghe đâu tiếng súng vọng quanh, và cách đây không xa chỉ mấy, mùi khói máu đang tràn ngập và tiếp diễn hàng ngày. Mà chắc họ có nghe làm chỉ cho nhạc tai, nhức óc. Sóng chết mặc ai! Ở đây sung sướng lắm rồi! Rượu ngọt, gái đẹp, cơm trắng, cá tươi thế là đủ, lo gì cho lầm! Ấy, cái đích sống của phần đông con người ở đây đây chị ơi! Em không phải « vơ đưa cỏ nǎm » đâu chị nhé!

...Này đây, chị nghe em kẽ: Có những buổi chiều chị ơi, những buổi chiều em nghĩ mà tủi hờn và cảm hờn. Những buổi chiều xuống, mà nhất là những buổi chiều hè ơi ả, thiêng họ mà râm cả mình chị ơi! Họ bảo là « đi bờ sông » hóng mát theo cái lệ ở đây. Mà thực ra, có mấy ai thật tình hóng mát, ngâm lòng em khi trăng vừa lên, nhìn dãy Sơn Chà xanh sầm, dốc một luồng gió bè từ miền Mỹ Khê, An Hội thổi lên?

Phần đông họ đến bên em để mà « triền lâm » nói cho đúng hơn là khoe, những cái « mốt » để vướng, ăn chơi trường già của họ. Những mùi nước hoa hảo hạng trên những chiếc đầu đú kiều: « phi dê » kẹp phòng, chải « bồ » « tảng gỗ »; những mùi áo sặc sỡ, những xe bóng nhoáng, những đôi giày « béc ca na », và những... cuộc ái ân « nồng thắm ». Có những « chàng » và « nàng » đã chỉ vào lòng em mà « thề hải minh sơn » mới cả « gan » cho chứ! Em nghe mà xấu hổ và buồn cười quá chị ơi! « Chàng » đã bảo « nàng »: « Có cần gì đi cho xa em nhỉ, nước sông



Hòn đây cũng xanh leo leo như bè ròi, và dãy Tiên Sa dâng kia cũng là núi chứ gì! « Hải » và « Sơn » dù cả; sông này, núi nó chứng minh cho lòng anh và cả lòng em... »

Và cuối cùng, « nàng » cũng dám bảo chàng: «.. Nếu có thể nào... anh và em cũng mượn giòng sông này nhé! Nghe có ghê không! Đấy, như thế, họ có kè gì đến em, lòng em đâu có phải là chỗ để cho họ « dung thân » như thế phải không chị ?

Đêm đã về khuya, họ lần lượt ra về, và cũng không quên hẹn tối hôm sau gặp lại. Họ đi rồi em thấy rảnh nợ. Đêm sâu dần, gió thổi hơi lạnh, em lắng nghe một vài giọng rao lanh lanh của em, bán đậu, chí bún bánh nghe ào náo làm sao!

Khói lửa từ miền quê đã ném về đây biết bao những trẻ nhỏ mồ côi, những thiếu phụ trên đầu còn tránh nếp khăn tang chị ơi! Tối nào họ cũng đến bên em không phải để « thưa lương » như những kẻ nói trên. Họ đến để đi bán từng cây kem, chiếc bánh đè nuôi đứa em dại, đàn con thơ mà cha hoặc chồng họ vừa mới ngả gục trong vũng máu tháng qua! Đấy, bên em hai thái cực: sung sướng và khổ đau. Bao nhiêu tủi nhục bấy nhiêu cảm hờn!

Ngày xưa, giòng sông Dịch, Bạch dâng giang cũng trong thời loạn mà ngày nay còn lưu tiếng vang, nhưng bây giờ số phận chị và em ra sao chị nhỉ! Lòng tràn ngập nhục nhã và cảm hờn. Ai Kinh Kha, Ngô

Quyền thuở trước, mà có cần chỉ phải từ biệt Thái tử Đan

với Yên quốc ra đi.

NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU

ĐÀO DIỄN VỚI KỊCH BẢN

* của HƯA HẠNH CHI *

Có nhiều người cho rằng nghệ thuật diễn kịch chẳng qua là dùng ngôn ngữ mà nói ra. Nên cho rằng thi nhân là cha đẻ ra kịch. Trong lịch sử của nghệ thuật kịch, giữa thời đại lấy văn học làm chính yếu, thường thường người ta bỏ qua nghệ thuật mà chính bản thân kịch sân khấu.

Người ta cho rằng kịch chẳng qua là sự đọc to lên những bài thi ca, và diễn viên cũng chỉ là công cụ làm cái việc « đọc to » thi ca ấy mà thôi. Hoặc những diễn viên đọc to những bài thi ca, và thêm vào ít nhiều điều bộ thể gọi là diễn kịch.

Đối với cái lý luận lấy văn học làm cao hơn tất cả, tôi xin nhắc Gordon CRAIG trả lời như sau :

« Năng lực tưởng tượng của thi nhân là chọn lọc những thành âm và cái hay, cái đẹp trong văn tự. Nếu nói rằng diễn kịch là « đọc to » những bài thi ca đó chẳng qua là đem văn tự mà đọc thuộc lòng hay ca hát lên cho chúng ta nghe mà thôi. Cách đọc thuộc lòng và ca hát như thế chỉ dành riêng cho thính giác của chúng ta, giúp thêm cho chúng ta ít nhiều năng lực tưởng tượng ra sự vật và sự việc. Còn nếu vừa đọc mà vừa làm điều bộ, thì càng chẳng thêm được chút gì. Thật ra, làm như vậy có thể phá hoại cái hay, cái đẹp của văn tự nữa ».

Trên thực tế, thi ca và kịch, dù thế nào đi nữa, cũng có những lĩnh vực và mục đích riêng biệt. Thi ca là một cách tưởng tượng dùng văn tự để biểu hiện nêu diễn viên lấy « văn tự » ấy đọc to lên, chỉ là thêm cho văn tự cái âm thanh của nó và cái ảnh tượng về màu sắc của nó mà thôi. Nếu trong lúc vừa đọc to lên những bài thi ca, mà vừa làm thêm các thứ điều bộ, thì chính đó là phà hoại thi ca. Nên bản chất của thi ca là dựng hình ảnh, là một thế giới tưởng tượng; còn bản chất của kịch là dựng sự thật, là thế giới hiện thực. Thi ca dùng để nghe, kịch dùng để xem (nhìn thấy), nên có thể nói rằng thi ca viết ra để cho người nghe và người đọc, kịch viết ra để cho người xem và lấy đó mà làm gương.

Vì những lẽ trên, thường thường không phải chỉ đọc qua là thấy rõ được những kịch tính của một kịch bản. Cần phải xem trình diễn vở kịch ấy trên sân khấu, mới có thể thấy hết được những cái hay của nó. Tôi đã đọc vở kịch « Kết hôn » của tác giả Quas Ly đến hai, ba lần, tôi vẫn cảm thấy vở kịch ấy vô vị. Nhưng tôi chỉ đi xem diễn vở kịch « Kết hôn » ấy một lần, mãi đến nay, tôi vẫn không quên những ảnh tượng sinh hoạt đã ăn sâu vào trí não của tôi. Bởi vậy, chỉ đọc qua một kịch bản rồi xét định giá trị của kịch bản ấy, thường thường là một sự sai lầm rất lớn không thể tránh được.

Ông Hamilton chủ trương :

« Một vở kịch hoàn toàn không cần có

chỉ chứa đựng một cốt truyện dài khái chi tiết dày » những nhân vật ra sân khấu mà thôi, mọi việc khác đều giao phó cho nhà đạo diễn cả.

NHÂN trình diễn một vở kịch, nhà đạo diễn đứng trước nhiều vấn đề quan trọng và phức tạp, (ngoài cái việc đạo diễn chính thức). Trách nhiệm của nhà đạo diễn là làm thế nào thể hiện những ý chính của kịch bản, dựa đúng theo tư tưởng của tác giả mà sáng tạo nghệ thuật diễn xuất thích hợp, suy nghiệm về phương diện traur tượng của kịch bản, rồi cầu tạo trong tri óc những hình tượng cho nghệ thuật sân khấu.

Nhà đạo diễn phải căn cứ vào nội dung tư tưởng của kịch bản, mà vạch kế hoạch làm việc. Trước nhất, nhà đạo diễn cần đọc kỹ kịch bản qua một lần, để có một ấn tượng tổng quát. Trong lúc đọc, phải theo dõi sự phát triển của những tình tiết, để liên hệ đến đường lối, sắc thái, liên hệ, ngôn ngữ và động tác của nhân vật v.v... cầu tạo trong tri óc một hình ảnh mơ hồ; giống như họa sĩ dựa theo những ấn tượng của kịch bản mà hóa thử mâu sắc để phản phôi cho cần đổi, dung dàn.

Đọc lại kịch bản một lần thứ nhì, nội dung của kịch bản cảng ăn sâu vào trí óc của nhà đạo diễn, ý từ, tình tiết của cốt truyện trong kịch bản là lõi cho nhà đạo diễn cái « không khí » của vở kịch; nên, trong lần này, sau khi đọc xong, phải căn cứ trên những hình ảnh mơ hồ đã có sẵn trong trí óc (khi đọc lần thứ nhất), xây dựng những ấn tượng rõ rệt và chắc chắn hơn. Lúc bấy giờ có thể nói rằng nhà đạo diễn đã dựng được những hình tượng xác thực, xác định rõ ràng những cái gì thật xác định, thật rõ rệt, để dựng hàn những hình tượng có thể biểu hiện một cách cụ thể.

Đọc kịch bản đến lần thứ ba, từ ý niệm sơ lược nhà đạo diễn đã có được được một ý đồ tình vi, tóm tắt vở kịch, sẵn sàng đưa lên sân khấu những hình tượng (về diễn xuất) đúng đắn, rành mạch và khít khao. Ngày lúc này, nhà đạo diễn đã có thể cầu tạo trong tri óc những cảnh tri, những mản lớp cần thiết, xây dựng sự trình diễn vở kịch một cách toàn diện rồi.

Và đồng thời, nhà đạo diễn phải nắm chắc được những ưu điểm, khuyết điểm của kịch bản để ý thêm vào những điểm nào thiếu sót, loại bỏ, sửa chữa những nhược điểm có hại đến vở kịch nói chung, cần nhấn mạnh tình tiết này, cần làm nhẹ bớt động tác kia... cầu tạo một kế hoạch rõ ràng và đầy đủ.

Sau cùng, nhà đạo diễn đem kịch bản ra phân tách một lần cuối cùng, chú ý đến tiếng phạm vi các vấn đề như phai bỏ cảnh nào? phai dùng ánh sáng ra sao?

Phai phục trang theo kiểu màu gì? Phai có những đồ đạc gì cần thiết? Cách xit dụng âm nhạc và tiếng vang? Đóng tắc và ngôn ngữ của diễn viên ra sao? Đến đây, nhà đạo diễn gióng như họa sĩ từ những đường nét thơ sơ, sửa chữa dần từng bộ phận cho tình vi, từ một ấn tượng đơn thuần, thêm dần vào những chi tiết phức tạp, từ sự xây dựng từng bộ phận, tạo thành một nghệ thuật duy nhất.

Từ ưu diêm này, tiến tới ưu diêm khác, nhà đạo diễn thể hiện cho được bản sắc đúng đắn của kịch bản với sự thống nhất của cả nội dung lẫn hình thức.



NGHÀNH HỌA BÌNH DÂN

Trong lác văn nghệ ở đó thành đang có một sự chuyên hướng, mặc dầu sự chuyên hướng ấy chưa được rõ rệt, manh mẽ vì lối đi cung chỉ loanh quanh trong mây thành phố nhỏ hẹp. Thị nhân đã bắt đầu nói rõ những ràng buộc cho thơ để cho thơ tiên kip cuộc sống mới của dân tộc. Vài tác phẩm về nhạc văn cũng phản ánh được không khí vui sống đang lên, ca ngợi được làn sóng dân tộc đang tiến tới, nhưng ngành hội họa ở thành hình như vẫn giữ chỗ năm cách đây đã mười mấy năm, nghĩa là rất ít thay đổi từ đền tài, nội dung đến hình thức.

Mùa hội họa cần đóng một vai trò rất quan trọng trong mọi cuộc thay đổi. Tác giả sưu tầm tài liệu này gởi đăng *Đời Mới* không ngoài ý muốn hiến bạn đọc và nhất là các bạn đã phung sự về ngành hội họa thấy rõ vai trò của họa sĩ nước láng giềng trong cuộc cách mạng vĩ đại của nước họ.

II

PHẢI có sách vở mới lột tả, mới ghi lại được đời sống bi thảm của dân tộc Trung Hoa, nỗi khổ cực của người dân quê phải công lung xuông mảnh đất từ sáng đến chiều, từ lúc ra chào đời đến lúc tắt thở. Họ không có một phút nghỉ ngơi, không được một lúc vui vẻ làm việc đâu tất cả đều lấy một chút dầu hỏi, một chút mỡ, một ít thóc lúa, vài con cá khô mặn cần thiết để giữ cuộc sống và để nhìn đồng ruộng mìn qua tay bợn địa chủ... Phải gọi lại cho mọi người biết đời sống của người dân bá sòng với đất, khổ cực cày cấy lúc sinh để đến lúc chết không bao giờ có một phút ngừng tay, còn thêm những nỗi lo sợ buồn chán khi lại hạ sinh ra những người con mà xã hội cho là « gai vô dụng ».

Tu bản Pháp ca tụng « một túp lều tranh với một quả tim vàng », đem ngôi nhà tranh ra chỉ là để « nhử » dân chúng. Bọn bóc lột ở Trung Hoa cũng cố cái ý trỏng của chúng quanh ý niệm « nam tôn nữ ti » chỉ có mục đích mua con gái đem về thành phố lập thành một đạo quân « gai diêm ». Phải trình bày rõ ràng nỗi khổ của người họ gò lung xuống cái đe, trên miếng gỗ trong ngày tháng để rồi lấy vài năm cơm trả nợ dạ dày. Cũng phải thêm rằng, muốn hiểu những bức chạm khắc Trung Hoa thì phải đến thăm họa, đây xép lên đất Trung Hoa.

Từ năm 1920 đến năm 1930, tuyên truyền cách mạng phát động sôi nổi nhất, chạm khắc đóng một vai trò rất quan trọng. Chạm khắc trên gỗ được cái lá rẽ



BÁT NƯỚC VỚI NGƯỜI NÓNG DÂN

(Tranh của Huang-Ien)

lớp người làm công việc đàng lỵ chỉ nên dành cho trâu ngựa làm.

Chỉ cần đưa lên một hình ảnh như thế bức tranh chính Paul Vaillant-Couturier đã miêu tả Trung Hoa về nước Pháp vào khoảng năm 1933 là một xưởng dệt gồm một trăm dàn bá và thiếu nữ làm lụ trong bùn hôi, trong tiếng rào rào của con thoi, vừa làm việc vừa ngã quy sau cánh cửa rì sét: « Trong chiếc bè cạn nước dun sôi đến 70 độ, những thiếu nữ dãi kén với những miếng gỗ, xong chuyển qua tay người họ kéo sợi. Thật đây là một cái lò hấp ở dưới địa ngục. Suốt 12 giờ, với cử chỉ đều đều ấy, với tiếng thoi đưa nhịp nhàng ấy... Đô lát lúc người mẹ lén lút lạnh lẹn hình như muốn bắt lại thời gian chia vú cho con bú rồi lại đặt con nằm xuống đất ẩm ướt, cho con ngủ giữa hai bàn chân bà trong lúc tay bà vẫn đưa chiếc thoi « lịch sử ».

Phải kể lại hình ảnh còn mãi dưới thời kỳ quốc dân đảng, thời kỳ mà chính phủ chỉ có bọn cảnh sát thay mặt nắm lấy quyền hành.

Nhà chạm khắc phải kể lại tất cả những việc ấy, giảng giải ra, để cho dân chúng thấy rõ cái mặt thật bị bóc lột, nếu được cả ý nghĩa cuộc tranh đấu ta rõ những nỗi đói khổ hàng ngàn dân chúng và những nỗi ghê rợn lúc phát xít Nhật xâm chiếm, dày xéo lên đất Trung Hoa.

Từ năm 1920 đến năm 1930, tuyên truyền cách mạng phát động sôi nổi nhất, chạm khắc đóng một vai trò rất quan trọng. Chạm khắc trên gỗ được cái lá rẽ

được thành lập khắp cả nước Trung Hoa. Những bức tranh khắc lan tràn khắp các ngõ hẻm, trên mảnh đất bị chiếm đóng cũng như trên khoảng đất nô lô đã được giải phóng. Có hơn 10 ngàn họa sĩ, có chỗ lén lút, có nơi công khai, khắc lên gỗ những bức tranh mờ tả nỗi ám ảnh của dân chúng trong khi tranh đấu.

Ông thầy Lu Hsun được gọi là Gorki của Trung Quốc. Ông mở một trường hạm khắc ở Thượng Hải vào năm 1930. Những bức thủ ấn họa đóng vai trò trung hành với cách mạng trong lúc nước Trung Hoa nằm trong những điều kiện ách súc, trong lúc dân tộc Trung Hoa còn ô học. Lu Hsun đã hấp nồng hổi thất inh của những nhà chạm khắc. Hội tranh sơn ở Thượng Hải, ở Hán Khẩu thành lập năm 1929 và nhiều hội khác cũng hoạt động theo một hướng, cho phát hành những bức tranh đưa được tiếng nói công khai của dân chúng Trung Hoa ở thành phố và ở thôn quê.

Đến lúc nhà cầm quyền Quốc dân đảng ra lệnh cho quân đội của họ bắt dân áp kè chổng đối họ, họ chạm khắc ở Thượng Hải lại tiếp tục hoạt động mạnh mẽ. Những lời chửi bới nhạo báng của dân chúng đối với nước Trung Hoa phản tiền bộ đều được ghi lên bǎn khắc. Quốc dân đảng lại bắt đầu cầm nǎ nghệ sĩ và họ chạm khắc với nỗi lòng thù oán khôn tả. Những trường học và hội chạm khắc tất nhiên bị đóng cửa. Nhưng công việc vẫn tiếp tục một cách bí mật, tiếp tục cho đến lúc Trường giới Thạch thấy rằng phải bắt tay với quân đội giải phóng để đánh đuổi độc lập chống xâm lăng của Phát xít Phủ tang.

Thứ ấn họa lại bắt đầu cầm nǎ nghệ sĩ và họ chạm khắc với nỗi lòng thù oán khôn tả. Những trường học và hội chạm khắc tất nhiên bị đóng cửa. Nhưng công việc vẫn tiếp tục một cách bí mật, tiếp tục cho đến lúc Trường giới Thạch thấy rằng phải bắt tay với quân đội giải phóng để đánh đuổi độc lập chống xâm lăng của Phát xít Phủ tang.

Quốc dân đảng trước tiên không nghĩ đến ảnh hưởng lối tuyên truyền bằng tranh khắc như thế. Nhưng về sau khắp nơi diễn những cảnh kịch thu các tranh vẽ, những dụng cụ của người họ chạm khắc có óc tiền bộ làm việc một cách rất nhiệt tình. Ý thức cách mạng của họ biến vào những tờ giấy mỏng đó để làm thành những khung tranh đấu.

Về mặt tâm lý, những sự lảng nhục về tinh thần: sự qui gồi, căng vini nọc, làm cho trẻ con thấy rằng mình bị coi như những con vật. Mà nếu cứ bị phạt mãi,

trẻ con dám ra lý, bắt trả. Nhiều đứa sao oán ghét chế độ gia đình, bỏ ra đi hoang và có những kỷ niệm không tốt đối với cha mẹ, ông bà.

Về mặt giáo dục, sự sợ sệt quá độ làm cho trẻ con trở nên nhút nhát, khờ khạo, khiếp nhược. Trẻ mất cả sự tự tin. Bản năng không có cơ hội phát triển. Lại

chiến tranh vẫn tiếp diễn. Những người chạm khắc cho xuất bản những cuốn sách nhỏ cho quân đội, toàn bằng hình. Số xuất bản đã phát hành hơn 4.000 tập.

Dưới lán đan liên thanh và đại bác của của quân phát xít Nhật Bản, trong những thành phố đau khổ cũng như trong vùng đồng quê điều tàn, thử ấn họa chuyền tay từ người dân cây, qua người họ, đến người quân nhân. Dân chúng trong thời kỳ phát sinh tò long nhớ ơn đến thủ ấn họa. Họ cảm thấy thêm sức mạnh trong quan niệm sống, nằm trong một nước Trung Hoa được cõi xiêng xích nô lệ.

(Còn nữa)

GIANG TÂN sưu tầm

ĐỜI MỚI số 79

THƯƠNG CON không nên cho roi cho vọt

NGUỒI Việt trong những gia đình (tồn cõi, thường có lối giáo dục gắt gao. Lối thông thường để răn dạy con cái đối với một vài người là sự hành phạt về thể xác. Các bậc cha mẹ lạm dụng câu ca dao: « Thương con cho roi, cho vọt », để làm phương châm.

Họ xem như là một chuyện dĩ nhiên do sự yêu thương mà ra. Họ biết đâu có nhiều trẻ khóc lóc, thường nhắc lại những kỷ niệm không tốt của tuổi thơ ấy: nào là những lần roi ngang dọc của các ông bố ban cho mình, nào là những cái cú đầu đầy lửa của bà mẹ... Kìa một đứa trẻ rủi may làm vỡ một cái chén, hoặc vì ham chơi lở rách áo. Nó liền bị mẹ nó ban cho một trận đòn ném thận.

Cũng có bà hay nóng giận, mỗi khi đứa trẻ làm phạt ý là vã, ngắt, véo. Trẻ bị đòn mà chẳng biết duyên cớ gì! Hơn nữa nó không biết làm sao để tránh phải phạm vào lỗi ấy?

Nguyên do là tại kẻ làm cho mẹ, sau khi đánh, không chịu khóc dạy chúng.

Những sự trùng phạt nặng nề về thể xác làm ngưng trệ sự phát triển điều hòa thân thể trẻ con. Tuổi này là tuổi mà các bắp thịt, các xương, các giác quan đang nẩy nở. Sự lao động có thể làm cho trẻ gầy còm, đột dào, đau yếu.

Về mặt tâm lý, những sự lảng nhục về tinh thần: sự qui gồi, căng vini nọc, làm cho trẻ con thấy rằng mình bị coi như những con vật. Mà nếu cứ bị phạt mãi,

trẻ con dám ra lý, bắt trả. Nhiều đứa sao oán ghét chế độ gia đình, bỏ ra đi hoang và có những kỷ niệm không tốt đối với cha mẹ, ông bà.

Về mặt giáo dục, sự sợ sệt quá độ làm cho trẻ con trở nên nhút nhát, khờ khạo, khiếp nhược. Trẻ mất cả sự tự tin. Bản

năng không có cơ hội phát triển. Lại

còn có một điều rất trái với phương pháp giáo dục là sự đánh lây trẻ con. Lấy đứa trẻ làm nể để chửi người hàng xóm. Đứa trẻ thấy được sự bất công và buồn phiền. Nếu nó khóc tức cười không phải vì nó không nhéo mà vì bị đòn oan. Muốn tránh phải sa vào đều sô sót trên đây, kẻ làm cha mẹ nên biết qua tánh cách của sự quở phạt phải như thế nào?

Mọi điều không nên quên là, sau khi rầy la trẻ con, ta cần chỉ cho chúng cá quấy của nó, làm cho chúng biết tự hỏi. Đoạn dạy chúng cách tránh phải phạm vào lỗi ấy nữa. Ta nên biết rằng mục đích của sự quở phạt trẻ con không phải để thỏa thích cái cơn dỗi của cha mẹ. Nó phải là một phương thức để dẫu trẻ con đến đều hay, lè phái.

Ta không nên lạm dụng sự quở phạt. Phải tỏ ra có độ lượng, biết tha thứ. Nên dụng lời trung thành để khuyên răn vì lầm khi lời nói có thể làm cho trẻ ăn năn tự hỏi hơn là roi vọt. Ta cần biết gợi đến trực giác luân lý của chúng trong sự giáo dục, biết lợi dụng thời cơ thuận tiện để chỉ cho chúng những gương tốt mà bắt chước những gương xấu phải chừa.

Ngoài ra cha mẹ phải là cái gương tốt cho chúng soi.

...Nếu ta giận, thi sự quở phạt của ta sẽ gắt gao và bất công. Nếu ta lấy sự rầy la làm vui thì lại là đều bất minh. Ta phải suy xét kỹ càng. Chớ coi thường nhân phẩm của con mình.

DE kết luận, thiết tưởng chúng ta không nên đánh khéo con. Nếu một doi kí, chúng ta buộc lòng phải dùng đến sự hành phạt về thể chất, thi đó chỉ là một, đều bắt đầu, vì phải chăng: « Thương con biết cách rầy la, chẳng nhiều roi vọt, mới là tốt hay! »

HIỀN SINH



TRANH KHÔNG LỜI

(Xem *Đời Mới* từ số 78)



Dùng ba thứ thuốc một lần để trị bệnh lao

● Một thứ thuốc mới « Isoniazid » cách đây mấy tháng được coi như một thứ thuốc mạnh nhất để chống bệnh lao. Các bác sĩ ở đại học đường Stanford tuyên bố rằng: Thuốc « Isoniazid » chỉ tạm thời làm lui bệnh.

Bác sĩ H. Corwin Hinshaw, trưởng ban chuyên môn về bệnh da phổi ở Stanford cho hay rằng sô dì thuốc mất hiệu lực, vì lần đầu tiên thuốc không diệt hết vi trùng lao. Nhưng vi trùng còn sống sót sinh sản ra một loại vi trùng « quen thuốc ».

Bác sĩ Hinshaw chứng thực những điều ông mới phát minh bằng cách dùng ba lối chữa khác nhau để chữa cho 45 bệnh nhân. Bác sĩ Mildred Thoren, giám đốc An dưỡng đường Weimar ở California có tham dự cuộc thí nghiệm này.

Bác sĩ Hinshaw chia bệnh nhân ra làm ba toán. Một toán được chữa bằng thuốc « Isoniazid », một toán bằng thuốc « Isoniazid » và « Streptomycine », một toán nữa bằng thuốc Isoniazid và Paraminosalicylique acid.

Sau hai tháng tất cả bệnh nhân đều thấy thuyên giảm. Nhưng bốn tháng sau, các bệnh nhân được chữa với thuốc « Isoniazid » thấy bệnh trở lại, còn 90 phần trăm bệnh nhân khác vẫn mạnh khoẻ như thường.

Những vi trùng lao trong mình bệnh nhân chữa với thuốc « Isoniazid » đã « quen thuốc ». Theo đó bác sĩ Hinshaw cho biết rằng thứ thuốc này chỉ dùng chữa trong lúc cấp bách, chẳng hạn như ở những trường hợp bệnh nhân cần phải mổ, hay ngăn ngừa bệnh dừng cho nặng thêm lên. Bác sĩ Hinshaw kết luận rằng: Cách chữa tốt nhất là dùng cả ba lối thuốc một lần, để chữa cho bệnh nhân.

Những người phì nộn

không nên cứ hẵn chất béo

● Các nhà bác học thường nói ăn nhiều mà mập chỉ mới một nguyên do, nhưng đồ ăn có nhiều nhiệt lượng cũng làm cho người ta phì nộn, chẳng hạn như đường,

mỡ và các chất béo khác. Và các ông ấy lập luận rằng: nhiệt lượng của đường ngang với nhiệt lượng của rượu, nhiệt lượng của rượu ngang với nhiệt lượng của mỡ, như thế thì chúng ta không thể nói rằng chỉ có mỡ mới làm cho người ta phì nộn. Chất mỡ có những công dụng quan trọng trong thận thè và cũng dễ tiêu hóa chứ không khó tiêu như nhiều người tưởng.

Thường thường bệnh phì nộn từ từ xuất hiện. Chẳng hạn một trăm mươi nhiệt lượng mỗi ngày dồn trong một tháng chỉ làm tăng số cân của một người lên 930 gam thôi.

Vì lẽ đó, muốn ốm bớt cũng phải từ từ. Bác sĩ khuyên những người phì nộn ăn ít lại, nhưng đừng cứ hẵn mỡ ».

Bệnh ghê cát

● Từ trước đến nay người ta vẫn xem thường bệnh ghê cát. Bệnh này thường đi kèm với sự nghèo khó và những điều kiện vệ sinh kém cỏi.

Bệnh ghê cát do vi trùng bệnh dương mai (Spirochete) nhập vào cơ thể theo những chỗ da bị xẩy xát.

Trong số những người sống giữa đồng chi tuyến và hạ chí tuyến có khoảng 20 triệu người mắc bệnh này.

Đối với bệnh ghê cát, người ta chỉ biết lỗi điều trị công phu và dài hạn với những phương thuốc có hàm chất tin thach cho đến lúc sờ công hiệu của penicilline được chứng tỏ.

Tuy nhiên, cách điều trị bằng penicilline rốt ráo là giản dị, công hiệu và mau lẹ và chỉ trong vòng vài tuần lễ thuốc này có thể làm tiêu tan những vết tích của bệnh ghê cát.

Trong những khu vực mà bệnh ghê cát đã được điều trị, có hơn 75 phần trăm trường hợp mà người ta mắc bệnh này trước khi được mười tuổi.

Trong giai đoạn truyền nhiễm đầu tiên, bệnh ghê cát gây ra những mọt lở loét và vết thương phá hoại da thịt con người. Theo thời gian, vi trùng bệnh dương mai xâm nhập vào xương và gân cốt, làm cho nhiều thiếu niên và người lớn bị té bại và trở nên bất lực.

Vì thế, bệnh ghê cát có một ảnh hưởng rõ rệt đối với nền kinh tế thôn dã trong những vùng mà bệnh này xảy ra.

Bệnh ghê cát giảm bớt nhân lực làm việc ở đồng áng và sức sản xuất thực phẩm và ngăn trở sự phát triển những năng lực về kinh tế và xã hội của địa phương.

Trong trường hợp bệnh nặng, thuốc penicilline chỉ có thể ngăn không cho bệnh ghê cát phát triển mà không thể phục hồi những gân xương bị té bại. Nếu số trẻ con bị điều trị nhiều chừng nào thì số người bị té bại sau này lại ít chừng ấy.

Hội nghị chánh trị Triều Tiên

(Tiếp theo trang 13)

Dư luận Mỹ có khuynh hướng cho rằng dù hình thức của cuộc thương thuyết ra sao đi nữa, Mỹ vẫn cho là không có kết quả gì, và chỉ có một cuộc chiến lâu dài hàng năm mới là giải pháp thích hợp về vấn đề Triều Tiên.

Vậy hai bên chỉ có thể thỏa hiệp hi nó còn trong trứng nước. Cho trong những điều kiện nào? Chắc chắn khi năm chô chưa đầy tháng, mẹ cộng sản sẽ thỏa thuận việc trung lập Tân Lan lại cầm chày. Cảnh tay tuy run hoảng và giải giáp nước Triều Tiên, nhưng mẹ Tân rán vài hơi là Mỹ cũng ưng thuận việc thống nhất.

Năm đó, cha Tân mướn đất làm ruộng. Ban ngày, mẹ Tân lu bu với công việc nhà: bếp núc, heo gà... Ban đêm mới rảnh: rảnh để mà giàn cùng chồng lại việc trung lập hòa bình. Có khi cận ngày cấy phaat, tiếng chày đưa đe nghị cho Trung cộng gia nhập L.H.Q. điều mà hiện thời L.H.Q. không khứng chịu.

Còn một giải pháp thứ hai là bà già gạo, mẹ Tân phải đem ra vồng giờ các quân đội ngoại quốc rút lui. Đến khi Tân hết ọ q, mẹ Tân đe cho Lý Thừa Văn và Cộng sản Bắc Quốc sợi dây bền vồng lên qua mặt Hàn tự định liệu lấy số phận của dân tộc để think thoảng ngừng chày nắm tay họ.

Trên giấy tờ, nhìn qua thì có lợi thế, người mẹ mới yên lòng đứng cho Nam Hàn vì Nam Hàn đóng quân cố tới sáng.

**

NĂM Tân Lên mười, cha Tân đi mìn hòn lõi lúa, đất con dì ay làm vợ hé chánh trị, như vậy Bắc Hàn có cơ

chiếm dần cả lãnh thổ...

Nói tóm lại, Mỹ thấy chẳng có phương qui định một nền hòa bình ở Triều Tiên. Cho nên có cái nhau về vẫn có nghị lực tự an ủi rằng: « Kê thành phần đi dự thương thuyết, họ cho là vấn đề phụ thuộc. Muốn có hòa bình ở Triều Tiên phải có hòa bình chung ở toàn thể Viễn Đông. Ông Thomas Hamilton viết trong tờ

« New York Times » cũng có nêu ý kiến như vậy và nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn phản kháng không nhận việc mở rộng thành phần cuộc thương thuyết cùng mục đích của nó. Một mặt khác, ngoài mặt, thì ông Foster Dulles, có vẻ vẫn băn khoăn đến cuộc bàn cãi trong một phạm vi thu hẹp lại, dưới áp lực của họ Lý và cảnh tá của đảng Cộng hòa Mỹ.

Tình thế cứ như thế này thi khó đưa đến sự thỏa thuận lắm, cũng như Walter Lippmann có nêu ra trước đây:

« Ít vấn đề đe bàn cãi bao nhiêu thì càng đỡ phải mặc cả giằng co với nhau bấy nhiêu, khi muốn cùng tìm một giải pháp chung ».

TRƯƠNG TUYÊN dịch
(Le Monde)

ĐỜI MỚI số 79

TIẾNG CHÀY ĐÊM

Thân mến tặng T.B... và những ban mồ côi mẹ

của KIÊN GIANG

cái quần vải đen và một cái áo vải tám cho Tân.

**

Chỉ còn ngủ dưới mái nhà cũ một đêm nữa, sáng mai Tân sẽ lên đường. Đêm ấy, Tân trần truồng, đầu óc lẩn quẩn nghĩ tới phút chia ly: xa mẹ xa em, xa mái thềm, xa trường cù, xa ruộng vườn, con sông, bến nước...

Bất giác, lòng Tân bùi ngùi, mắt cứ nhắm nghiền lại nhưng nước mắt cứ ràn rụa. Tân liền kéo chiếc trùm kín mit ý chừng để không thấy cảnh: kể ở người đi. Một hồi, Tân ngủ quên. Bỗng tiếng chày thỉnh thoảng đánh thức Tân dậy.

Tân tóc chiểu, nằm yên nhìn ra mặt cáo... Trăng đã xé ngang thềm... treo lạnh dầu ngọn tre. Qua ánh trăng mờ nhạt, cánh tay người mẹ giờ cản chày lên xuống đều đều từng tiếng, từng nhịp, từng nhịp theo tiếng sương rơi trên tản lá. Thỉnh thoảng, mẹ Tân ngừng chày, vừa kéo vặt áo lau mồ hôi ướt đầm bụi cám dọc trên nếp trán, vừa nắm dây dưa vồng. Dừa bé dần im tiếng khóc rồi ngủ say theo tiếng hát:

Ấu o... Trả ơn cái cối cái chày
Đêm khuya giã gạo có mày có tao.
Trả ơn cái nhịp cầu ao
Đêm khuya vo gạo có tao có mày... ấu o...

Giọng hát của mẹ về khuya sao mà u buồn quá đỗi. Tân lắng nghe từng lời, từng câu hát tự nhiên đâm ra nghĩ ngợi: « Tại sao mẹ mình rất thích hát câu hát này. Đã bốn lần sanh đẻ mẹ Tân hát câu hát này nhiều nhất.

Tân bần khoăn nhưng không phân tách nổi tâm trạng của mẹ mỗi khi hát câu hát ấy, Tân chỉ hiểu mang mang rằng: « Có lẽ mẹ mình thường thức khuya giã gạo và vo gạo nấu cơm cày cơm phết nên thích câu hát ấy chờ gì?

Nửa đêm về sáng, Tân thao thức nằm đưa em đến từ tiếng chày đêm. Tân nhìn kỹ mẹ rồi nói thầm: « Hôm rày mẹ mình ôm đi nhiều »

Gà bắt đầu gáy hiết nhứt, tiếng chày càng nhát càng mạnh vì người mẹ sơ sảng đến chưa đủ giấc gạo cho con lên đường.

**

Lần nào cũng như lần này, trước khi học bài, Tân đều cầm cây viết, bình mực, lật từng trang giấy mà ngâm ngia. Chắc hẳn Tân nhủ rằng: « Giấy mực này tiền giã gạo mướn của mẹ mình » Rồi Tân gặt đầu châm chú vào trang vở.

Cái bàn học của Tân kê bên cửa sổ nhìn ra sông. Bên kia sông là đồng ruộng nên có tiếng chày đêm.

Nghe tiếng chày, Tân ngừng học lầm bầm: Chắc ở quê hương mình đêm nay mẹ mình đang giã gạo để gởi ra.

Hai tám lịch nữa bay mất, tháng này sắp cận ngày. Tiền cơm phải đóng bằng ba giã gạo. Chắc cánh tay mẹ đã rã rời vì nhịp chày.

Tân mãi lo âu... Có khi tiếng chày bên sông đã dứt rồi, Tân vẫn còn ngồi dõi điện bên ngọn đèn khuya cúi đầu trên trang vở...

(Xem tiếp trang 32)

MỘT LỐI QUẢNG CÁO CHO HÀNG BẢO KÊ



— Vậy giờ tôi lần chết ông thì vợ con ông sẽ ra sao?

Có ai bảo hiểm bồi thường cho?



TINH, rất yêu khoa mẫu họa và hy vọng sau này đậu kỹ sư ngành đúc, hiện đương sống phong trần với nghề viết văn. Dịch vẫn nuôi chủ trương kiểm người công tác mở một cái nhà máy nhỏ, lúc nào đương quẩn quật với chiếc xe hàng lái mướn... còn bao nhiêu người nữa đương bắn khoán trên những ngã đường hay giam cái hoài bảo đẹp đẽ của mình vào giữa những cảnh sống chật chội?

Mãi nghĩ mung lung Hướng đã về đến nhà lúc nào không hay. Thu lại chơi từ bao giờ. Cả hai mái tóc đương cùi sát bên nhau trên bàn viết ở góc nhà. Nghe tiếng động cửa Lan ngừng lên, gấp anh, hý hửng bảo: « Anh chụp đẹp lắm, anh à. »

Hướng trách giữa lúc Thu đương ngó mình cười thân mật:

— Tôi vô duyên quá. Có mấy cái vé ciné mà mời ai cũng không đắt! Lan hỏi thực thá:

— Anh mời đi ciné đây à?

Hướng liếc nhìn Thu:

— Không. Nói truyện chủ nhật trước đây chứ.

Thu ý tú bảo:

— Xin lỗi anh. Tôi cứ tưởng Lan nó rủ đi. Nếu biết anh mời thì đâu bận đến mấy tôi cũng chả dám chối từ...

Hướng nhìn Thu bắt gặp một đôi mắt vừa bối rối. Hắn bỗng thấy Thu bùa nay đẹp hồn lên, một vẻ đẹp gần gũi, khác thường. Hắn hỏi để tránh cái cảm giác hùng hổ của nhau:

— Anh tôi chụp có được không?

Thu đưa tập ảnh cho Hướng, cười khích khích bảo:

— Ai cũng xinh cả. Chỉ riêng có tôi là mặt ủ mày chau tròng hầm tài lợ.

Bên cạnh Trâm, Lan lúc nào cũng nhị nhảnh, tươi cười, Thu gượng gạo như lúc nào cũng cảm thấy mình vô duyên. Hướng chợt nhớ đến một hôm, phê bình về Thu, mẹ Lan đã bảo:

— Cái đó thì được lắm. Nhưng tôi

— Trông thì cũng thùy mị đấy. Nhưng cái dáng người ấy có lẽ rời... vất vả.

Tự nhiên Hướng nhìn Thu ái ngại, rồi bảo như ngủ thăm an ủi:

— Trâm, Lan chụp cũng khá ăn ảnh đấy. Nhiều người đẹp mà chụp lên ảnh rất xoàng...

Nói đến đây thì cánh cửa vừa mở. Trâm tui tính đi vào:

— Đâu, anh đâu cho xem với nào. Hướng nói để làm thân:

— Trông Trâm chụp ảnh thế mà tươi nhất mấy chị em. Tươi như đầm ấy.

Trâm chém chém môi, bảo: « Anh chỉ được cái cho đi tàu bay thôi! » Quay sang Thu nàng hỏi:

— Chủ nhật vừa rồi tại mình với anh Hướng vừa đi xem một phim hay quá mà Thu không đi, thật hoài của!

— Có, Lan cũng vừa kể truyện cho mình nghe xong.

— Thôi, truyện cũ hẵn gác lại.

Hướng xúy xóa. Trâm chợt bảo:

— Hôm nay thì đến lượt tôi mời anh lại nhà xoi chén trà nhạt, ăn bánh và nghe... âm nhạc gia đình!

Hướng chưa từng nghe cái tiếng « âm nhạc gia đình », hắn đương định từ chối thì Lan đã đầy thêm:

— Lại được nghe « nữ danh ca nhà » hát, khoái nhỉ! Anh Hướng chả khen mãi Thu hát hay là gì?

Trâm bảo:

— Người nhà cả đấy. Chả có ai xa lạ đâu. Anh lại cho vui kéo tôi lại mang tiếng vô duyên mời ai cũng không đắt.

Hướng cười bạo dạn: « Nào thì đi, ăn bánh nồng trà thi chả đại gì mà từ chối... Thu nhỉ? »

Bang chảm chú xem ảnh, nghe tiếng hỏi, Thu ngạc nhiên lên:

— Gi thể anh?

— Tôi đương bảo được mời đi ăn uống, ai đại gì mà chối từ?

— Cái đó thì được lắm. Nhưng tôi

thì ngại phải « biểu diễn »!
Lúc đó, Hướng chợt hơi tiếc vì thiếu Dịch.

TÒA biệt thự nằm trong một dãy phố tịch mịch. Tấm biển đồng ngao nghê nhìn Hướng như người vồ ngực bảo: « Tờ là nhà của một vị bác sĩ dày! » Hướng không ngờ tới sự sang trọng của gia đình Trâm. Lúc này có từ chối cũng đã muộn. Hắn khen một câu ý tứ khi bước qua khung cổng sắt sơn lá mạ.

— Nhà đẹp quá nỉ? Giá không có chủ nhân đưa có lẽ đi đến đây tôi đủ ngại mà quay về...

Những bước chân rộn trên con đường sỏi hai bên viền cỏ, hoa. Trâm dẫn mấy bạn đi vòng ra phía sau nhà. Một thanh niên người dày dà, mặt mũi sáng sủa hao hao giọng Trâm ở cửa vừa bước xuống.

Thấy mấy người, hắn vồn vã hỏi:

— Kia cô Lan, cô Thu..! Góm! Chờ mãi.

Trâm chở Hướng giới thiệu với anh:

— Đây là anh Hướng, anh của Lan. Còn đây: Anh Hảo, anh tôi.

Cả bọn kéo nhau vào trong nhà. Trước hết, Hướng trông thấy Thanh đương ngồi tàn mòn nay mấy cái giây đèn lục huyền cầm tây ban nha. Thấy Hướng, hắn mừng rỡ bảo:

— A, Hướng! Thế nào lờ ngòi lại đến đây?

— Lại ông Quý nứa! Toàn mặt quen cả. Nói xong Hướng chợt trông thấy Nghị, đương mơ mộng với khói thuốc thơm ở một góc nhà, cạnh chiếc ra-di-ô đỏ tươi nồi bật trên tấm bàn nâu bóng trải một tấm khăn rưa trắng toát. Quý hóm hỉnh bảo:

— Tuần chạy nào cũng có nước mắt!

Thấy Thu, Thanh tui tím cười bảo mấy bạn:

— Hôm nay chúng mình lại được nghe hát đây!

Tất cả những cảnh tượng hôm ăn cưới Sinh được diễn lại, thêm mấy bộ mặt mới. Gian phòng tươi trẻ trong một lối bài trí tân kỳ.

Hướng kéo Lan lại thi thào:

— Trông cô nào giống Trâm quá nhỉ?

Hướng chợt đi qua tui tui tui bảo:

— Xin lỗi. Tôi quên mất chưa giới thiệu với anh, kia là Tuấn bạn tôi, nhạc sĩ. Còn đây là Oanh, em gái tôi.

Oanh gật đầu chào mọi người với một nụ cười duyên dáng. Cô nâng ấm trà rót lên mấy chiếc tách nhạt bẩn để trước mặt ba người thanh niên. Hướng bảo sέ với Quý:

— Hảo chỉ ra sân:

— Trông giống nhau như hai giọt nước.

— Tôi đã anh biết cô nào là em đây? Hướng tui tui :

— Trâm rồi mới đến Oanh. Chắc Oanh là em...

— Anh Hướng nhầm rồi — Lan cười ròn rả vây. Hai chị em đẻ sinh đôi.

— Tôi đã tinh mắt đấy. Nhưng vẫn không ngờ là thế.

Mọi người cười. Oanh đoán chừng họ đương nói về mình nên có vẻ e lệ. Hướng bảo Lan :

— Trông Oanh có vẻ thùy mị hơn Trâm.

— Anh lại nhầm nữa. Rồi lát nữa anh xem... anh nói cũng không lại với cô ta đâu!

Anh bạn nhạc sĩ của Hảo đương so

lại giây đèn ở một chiếc di vắng bên cạnh Nghị vẫn phi phèo diều thuốc lá và lơ mơ hai con mắt sau cặp kính trắng kiêu kỳ. Tuấn nồi bật lên giữa ban trai trong tấm áo bốn khuy vai rộng màu sữa đặc với chiếc quần tim đậm, một lối ăn mặc mà Hướng chưa từng gặp thấy ở ngoài đường.

Tóc hán chải loạn xoăn. Mấy lượn sóng đèn bóng nhấp « brilliantine » uốn éo một cách cầu kỳ làm sáng hẳn khuôn mặt vuông hời dài và đầy đặn. Sóng mũi dọc dừa. Một cái miệng vừa nghiêm chỉnh vừa duyên dáng. Cặp má Tuấn trên làn da trắng, phớt in một màu hồng ẩn nhịp với hai nét lông mày đen uốn cong trên đôi mắt tinh tú như của một... người con gái. Thỉnh thoảng nghệ sĩ lại tui tui tui một minh để lộ một hàm răng đều đặn, đường như nhũn nhặn muốn cho mọi người hiểu: Ta đây vừa có tài mà lại vừa có duyên.

Hảo nói truyện với hết cả mọi người. Mỗi người anh nói một truyện, từ âm nhạc qua văn chương, hội họa luôn cả đến những mẫu thời sự không kém phần đặc sắc. Dưới mắt Hướng, Hảo là đại diện cho một lớp thanh niên phu hào: Đẹp trai, học thức, khỏe mạnh và bắt thiệp. Hảo mặc một chiếc sơ mi trắng cột tay, ngoài khoác một chiếc áo len cộc hai màu. Chiếc áo sát vào người làm nổi rõ bộ ngực phồng căng. Hai cánh tay Hảo to và trắng. Hắn khoe với Hướng:

Hồi này nghỉ học tôi chịu khó tập thi thao lầm, anh à. Ông cụ tôi bảo học nhiều quá nó mụ người đi. Bây giờ tôi chơi cả ngày. Sáng dậy tôi vận động chừng một tiếng đồng hồ, vào nhà ăn lót dạ rồi nằm dài cho đến bữa cơm trưa. Ngủ dậy độ bốn năm giờ tôi rách vét ra. Cầu nguy chơi tui rồi đi tắm...

Hảo chỉ ra sân:

(còn nữa)

— Anh xem, sân nhà tôi có đủ cả một cái portique, trồng hai cột barre fixe, hai giống barres parallèles. Chỉ thiếu một cái piscine nữa...

Câu truyện thao thao chảy trong giọng nói vui và dễ gây cảm tình:

— May mắn con nhà Tầu ở gần đây, tại nó có đủ hết. Thằng con trai lớn chơi ballerine rất cừ. Trông thằng nào thằng nấy ngực cũng cùi như... vú đàn bà. Cao trên một thước bảy mà lại bảnh trai cùi nút. Có lẽ giống người ở Thượng Hải. Thỉnh thoảng tôi có sang cùi tui chơi với tụi nó. Ủi chào! Tập xong vào ngồi bên cái bàn trên đê cả một giờ đầy những nho, táo, lê cam. Nó hô đầy tờ ép nước cam để mỗi lần cùi tui xong vào uống ừng ực...

Quý nhảm nhí bảo: « Y như Mỹ! »

— Ấy cái thằng con gái cả nhà nó đã sang Tầu học phi công. Thằng thứ ba trong nom một cái nhà máy kẽm sù của ông bố giao cho, còn thằng thứ hai cả ngày cùi tui hối và tẩm bồ, thế thôi!

Hướng chợt nghe Thanh tặc luỡi không biết vì khâm phục hay ngụ ý chế riễu.

Bên kia di vắng tiếng đàn nồi lên ròn và ấm. Tuấn đương biểu diễn cái nụ cười nghệ sĩ và cong ngón tay lên mấy cái giây đàn đương rung. Oanh nhí nhảnh :

— Anh Tuấn chơi bài Andalousie đi. Trâm bảo: Hát lên mời hay.

— Tôi hát một mình thì buồn chết. À, Oanh đã thuộc bài này chưa?

— Còn mấy đoạn cái giọng khó là...

— Được, không sao. Cứ hát theo tôi.

Rất tự nhiên, Oanh ngồi ghé lên thành ghế bên cạnh Tuấn. Hảo cười nói với Hướng:

— Tôi rất thích ca nhạc, nhưng chơi còn vụng lầm mà hát thì không có giọng. Giọng Tuấn mà hát vào « pick up » thì sấm sét. Tôi cũng đương định mua cái máy enregistreuse về nhà cho tụi Trâm, Oanh nó tập hát và thỉnh thoảng Tuấn hẵn lại dượt...

Hảo vừa dứt lời thì Tuấn đã dạo xong khúc mở đầu. Mọi người im lặng để nghe. Trâm, Lan ngồi chung một tấm ghế xa lông bọc vải sơn đỏ ở góc nhà cạnh chiếc tủ sách thấp trên nóc ngay một pho tượng dân bà khóa thân cùi tay, bằng đá trắng. Nghị vắt vẻo ở một góc đi vắng tay vẫn không rời cái ống điện hút thuốc đầu bịt bụi nhỏ bằng một ngón tay út.

(còn nữa)

Hình thức và nội dung

(Tiếp theo trang 23)

Muốn xây dựng cái mới cũng như muốn làm lại miếng ruộng, trồng lên hạt lúa mới tốt và ngọt, ta phải dọn cỏ, cày bừa, trục, cho đất trở nên sạch và nhiều phân đúi súc nuôi lúa mạ sau này. Cái mới là ngon lúa, cái cũ là cỏ, là đất, rom. Do bàn tay lao động mà cỏ, đất, rom, thành sự trù dồn dập sinh lực cho lúa. Nền văn nghệ dân tộc đang tiến triển xây dựng cái mới triền bộ, song song với cái mới, cái cũ tồn tại, và cái mới thích ứng với hoàn cảnh, với thời cuộc, với cảm quan của đồng bào là cái mới được khéo xây dựng từ cái cũ mà ra. Chúng ta không thể biến cho dân tộc một món ăn ta chế theo già vị mà dân tộc ta chưa quen mùi, món ăn ta chế theo những phương tiện cầu kỳ làm cho họ phải ninh thở để một, hay bắt buộc phải nhai.

Nền văn nghệ có được nhiều hình thức dân tộc, nhưng tinh chất của nó còn thích hợp rất ít cho số người trong xã hội ngày nay. Người nay đã tiến bộ, sống tập thể hơn, tranh đấu quyền lợi chung cho xã hội, nhờ khoa học con người trở nên thông minh, tư tưởng của họ khác hơn người xưa. Tinh chất của nền văn nghệ mới phản chiếu sống trung đấu, những niềm thông cảm bao la hơn. Cũng có những lối du dương, ru hồn, những tinh chất cũng khác hẳn lối của người xưa. Nền văn nghệ mới, vì sự giao thông của các nước rộng, dứt gốc với hồn dân tộc.

Người ta thấy rất nhiều văn nghệ phẩm hiện nay ở Việt Nam, it còn phảng phất hương vị của dân tộc. Cái mới thành ra cái gì rất xa với dân tộc và cái cũ lại là cái gì quá lạc hậu. Đây là nhiệm vụ của văn nghệ sĩ làm thế nào cho cái mới trở về với dân tộc, cái cũ thành cái hay, cái đẹp từ xưa đến nay vẫn còn giá trị tình cảm sâu sắc.

Trong sự tranh đấu giành lại sự sống còn của dân tộc, nội dung văn nghệ mới phải cùng với hình thức cũ xây dựng lại một nền văn nghệ dân tộc thật sự.

TRUNG BỨC



Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán.

Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lý trả lại bản thảo.

— Bài viết về Tòa Soạn xin nhờ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biệt hiệu thường ký dưới bài.

Tiếng chày đêm

(Tiếp theo trang 29)

HAI mươi lăm năm qua...

Tân đã hai mươi lăm tuổi.

Mẹ Tân hơn bốn mươi mà già nua
tựa sáu mươi. Thân hình mẹ nhỏ thó,
gầy ốm nhiều lắm rồi. Đôi mắt sáu
hóm như lòng cối mòn hóm còn động
lại bao nhiêu niềm lo âu. Còn nếp
trán nhăn nhúi dường như còn dùn
lại bao nhiêu nét thảm sâu.

Tân còn nhớ lắm: Đứa em gái
thường vén tay áo mẹ, mân mê chiếc
huyền vuốt ve cùi tay mẹ ngày thơ
nói: « Tay mẹ tròn mập quá! » Nhưng
đôi cánh tay ấy giờ đây đã khảng khái
như cán chày mòn lỗ.

Cánh tay ấy khảng khái sau mươi
năm làm vợ và hai mươi lăm năm làm
mẹ: hai mươi lăm năm âm thầm,
lặng lẽ, nỗi liên tiếp bằng những
chuỗi ngày cần cù, nhẫn耐, kim chỉ
ưu tư của một người mẹ sống chỉ vì
hạnh phúc, tương lai của con mà
thôi.

Nhưng than ôi! khi con đã nên
người, người mẹ không kịp hưởng
cái nhân của những ngày tàn xé thi
đã vội lia bỏ cõi đời. Đau đớn làm
sao! Tân không được vượt mặt mẹ
hiền khi vĩnh biệt. Tân có hay biết
gi điều. Sau khi hồi cung, Tân liền cho
người về quê rước mẹ lên tinh,
nhưng người ấy chỉ trở về với một
cái chày và một bức thư của người
em gái.

Tân mới hay mẹ mình đã chết vì
bệnh tật và sầu thảm.

Cái nhà đã cháy, chỉ còn lại cái
chày này là không bị sứt mẻ vì binh
lửa.

Tân cầm cái chày ngập ngừng, rung
rung qua tiếng náu:

Tranh không lời



Phong trào tòng đình công chiếm xưởng

VI

« Hồi mẹ hiền ơi! Sức sống của mẹ
đã dồn hết lên cánh tay khảng khái
và bàn tay gầy guộc để chày vào
huyết quản của con nên mẹ phải kiệt
sức và tắt thở. Hồi ơi! trong mươi
mấy năm đèn sách, con biết làm sao
đêm hết nhịp chày của mẹ. Nhịp
chày của mẹ là cơm, là áo, là giấy,
là mực, là dòng sữa đã làm nên cái
sống của con bây giờ.

Hồi mẹ hiền ơi! ở đâu có chòi
tranh mái lá, có bóng dừa, chòm cau,
có đồng ruộng là có tiếng chày. Nghe
tiếng chày, con tưởng chừng có cánh
tay mẹ hiền giờ cẩn chày đều đều
lên xuống nhịp nhàng trong ánh trăng
mờ nhạt. Tiếng chày ấy cứ nhịp một,
chầm chậm, nặng nặng nhẹ xuống
không gian và trong lòng con làm
run lên một niềm thương tiếc vô hạn.

Và mẹ ơi! đâu ở chốn phồn hoa,
tiếng còi nhà máy, tiếng xe ngựa
giữa cơn lốc bụi này cũng không thể
át nỗi âm thanh những tiếng chày
đêm ấy đã lắng xuống trong lòng con
từ khi lên mươi tuổi cho đến bây
giờ và muôn thuở...

KIÊN GIANG

Phòng chữa bệnh NƠI MIỆNG NGUYỄN XUÂN

Tốt Nghiệp Y Khoa

Trị bảo đảm giữ bình

Gingivite (nướu răng chảy máu)
ung xỉ máu. Noma (ung xỉ tầu mủ)
Pyorrhée (nướu răng có mủ) ung xỉ
mủ.

Nếu không hắt trả tiền lại
93 E. Audouit Bàn ở Saigon

SAU khi thảo luận xong một vấn
đề quan trọng, cả bọn im lặng, lờ vê suy
nghĩ, nhưng không quên tiếp tục 2 chân
bước đều đều, đi rất nhanh, như 2 cây
biển của đầu máy tàu hỏa: Quần chúng
Pháp gọi di bộ là xe lửa 11 (train 11).

Hướng về Paris mỗi nhóm càng tiến
càng đông, bọn này nhập với bọn khác,
Chúng tôi là nhóm người ở Paris tản ngang
sông Seine tại 4 quận 13, 14, 5, 6, đã
quen mặt lẫn nhau từ năm nay qua năm
nọ, có khi cả một dời người; nói chuyện
với nhau thì mày, tao, mi, & theo thói
quen của họ thuyền, chứ không vì thân
mặt. Lạ một điều (tương đối theo người
À Đông) là chúng tôi không biết tên nhau,
chỗ & và chỗ làm của nhau nữa: Hằng
ngày chúng tôi phải đi làm một phiên
cùng một giờ, ra phiến cùng một giờ
khác; khi đi lúc về cùng một chuyến
métro hay bus.

Hôm nay làm reo không có métro, bus,
taxi v.v... chúng tôi cùng nhau đi một
chuyến tàu... hỏa số 11, từ ngoại ô quận
Boulogne sur Seine (Billancourt) qua quận
Vanves (Issy les Moulineaux) đến Portes
de Versailles (Cửa tây nam Bộ Thành)
tiến vào Paris. Tiệm buôn, xưởng đều
đóng cửa, chỉ có vài quán cà phê nhỏ, lò
bánh mì, tiệm tạp hóa, và thủ công
(mà chủ phải làm lấy) còn mở cửa mà
thôi.

Chúng tôi đi theo đường Vaugirard tiến
về phía đông bắc. Đến đường Convention
ký giả gặp một bạn học cũ ở trường
Chasseloup Laubat (Saigon) đang cặp tay
cô nhân tình trẻ đẹp và lồng lẫy như tiên
ngà mặc đeo nên phải đi bộ từ Montmartre,
công trường Pigalle về cửa Versailles.
Đôi lứa « Pháp Việt đê huê » là bạn thân
của ký giả, khi gặp nhau họ làm mặt
lạ, sang qua vệ đường bên kia rất thân
nhiên: cả bọn chẳng thấy chí. Nhưng
Julot có cặp mắt rất tài tình:

— Này Lê Văn! Tôi đoán mi quen với
thằng chết đó (ce chintock) và à
nó: 3 cặp mắt bầy liếc nhau, không ăn
qua 2 long nhẫn thần của n.đ. Chúng nó
sợ chào mì ngoài đường.

LÊ VĂN NGỌ

ĐỜI MỚI số 79

DẠY KHOA THÔI MIÊN

Để chữa bệnh, nhiều phép bí truyền
hay lạ.

(Ở xa học bằng thơ).

COI CHỦ KÝ.— Đoàn vận mạng. Coi rõ
thân thể, sự-nghiệp, tình duyên, tai nạn.

Cho phép HỘ MẠNG, để làm ăn buôn
bán được phát tài, và giúp chị em đau
dớn về tình duyên được toại nguyện.

Do noi

Mme Nguyễn thị Nghiên

120/5 Hai Bà Trưng-Saigon
(đường hẻm Nguyễn-văn-Dụng)
(Ở xa viết thơ hỏi, kèm cò 2d.)



**Dầu
Cù-là**
thiền
Mac-Phsu
GỐC MIỀN-DIỆN



Dragées
PULMOFORME
Libs

Thuốc viên
tri dứt ho

LIBS

(Mareuil sur Lay Vendée)

QUÁN QUẦN TƯU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON



SIÊU QUẦN tửu điểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả
và tay giả để ráp thay những
chân cụt và tay cụt. Theo đúng
phương pháp của những nhà
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quân
y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết tho

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud

SAIGON





Tóm tắt phần thứ nhất

Nhưng tâm quảng cáo cho những tuồng chép bông khiêu dâm, những sách vở của bọn lão vẫn đã bắt ca tụng thứ nhục dục... được bày nhan nhản trong một thành phố chỉ biết ăn chơi truy lạc để lại cái hại trước nhất cho đám trẻ của một xã hội chưa chịu chú trọng đến việc giáo dục chúng, từ cách giáo dục ở gia đình đến lối giáo dục ở nhà trường.

Phóng, Dô Ta, Du... bọn thiểu niên ở cái tuổi 12 đến 13 cùng Liên, Mẫu, Trí.. bọn thiểu nữ đồng tuổi, bọn chúng đều là nạn nhân của những con đê tinh thần của bọn lão vẫn đã bắt và lôi giáo dục thoải mái mà chúng chịu ánh hưởng. Bọn chúng đều là những trẻ con cắp sách đến nhà trường.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu là những nhà mồ phạm có tư tưởng tiến bộ nhưng lại gặp bà Độc là người nặng óc thủ cựu đã áp dụng một lối giáo dục lỗi thời, chẳng những không ích gì cho chúng mà còn xô chúng vào con đường hư hỏng, tội lỗi.

Con Liên và thằng Đông là nạn nhân chính của cốt truyện. Hai trẻ sớm sa ngã vào đường tình yêu và suýt huy hoại cả một đời còn hứa hẹn nhiều ở tương lai.

XVI

Nếu như Liên chết thật, Đông sẽ nói thế nào?

Đông lúc này có vẻ bối rối.

Thằng bé chỉ biết trả lời gõn gõn một câu:

— Đông sẽ khóc rất nhiều và rất nhiều.

Nhưng trong giọng Đông àu một nỗi thất vọng nhưng, Liên nào có hiểu thấu lòng Đông!

Liên, xinch gần Đông hơn tí nữa như tỏ lòng bết ơn rồi lâm bầm:

— Ô! Đông ơi!

Hai trẻ im lặng một lúc lâu. Đông cố xua đuổi những ám ảnh đen tối bên

rộn trong đầu óc. Liên cố tình tri lai. Tuy vậy, vì nó là con gái nên nó muốn nghe lại những lời hồn làm cho nó được yên tâm hơn.

— Quả thật Đông yêu Liên không?
— Phải rồi! Đông yêu Liên.
— Mãi mãi chứ!

— Mãi mãi và suốt đời!

Lời hứa đó được đưa ra với giọng rất nghiêm nghị, giải thoát được mối ngờ vực cho con bé. Một nỗi vui mừng vỡ bờ bến tràn ngập lòng nó. Sung sướng, nó vỗ tay.

— Ô đây đẹp quá!

Lần đầu tiên, Liên ngược mắt nhìn những cành cây cõi thụ tỏa bóng mát trùm gọn lên hai tay bồn thơ đại. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá rắc vài tia bạc trong đó có từng đàn ruồi muỗi kéo nhau ra quay cuồng nhảy múa tạo nên một khung cảnh thơ mộng ảo huyền.

Liên đưa ra một nhận xét mới:

— Đông ơi! Sao cảnh này giống hình ảnh một câu chuyện tiên mà Liên

vừa mới đọc xong Đông ạ!

Ruồi muỗi nhảy múa vui vẻ cũng như lúc nàng tiên cung nhảy múa với chim chóc. Liên ước ao nếu một ngày nào

Liên cũng có đôi cánh, Liên sẽ bay lên không và Liên sẽ tìm bắt những con chim họa mi xinh đẹp cho Đông.

Nói xong, Liên cười rũ rượi...

Nhưng Đông lại không cười, Đông không để ý đến câu chuyện ngày thơ đó. Trên trán đứa bé hiện lên một nét khác thường, hơi nhăn lại một chút, thỉnh thoảng làm cho nó trông có vẻ như già thêm. Hơi nóng ở chân Liên đã làm xúc động rất nhiều đến bàn tay nó.

Mạch ở hai bên thái dương của Đông

(Xem Điều Mới từ số 62)

nhảy mạnh. Hai tay hồn hòa hợp, nay thêm nhiều hình ảnh. Rồi thân hình những thoát y vũ gợi đến trong trí óc thằng bé. Nó thầm nghĩ:

— Liên thế nào nhỉ? Bao lần Đông muốn vạch áo Liên xem...

Đông Liên thét lên:

— Đông ác quá! Sao lại véo Liên thế?

Đông đáng tri, ngạc nhiên, ngờ ngần và thành thật hỏi:

— Đầu! Đông có véo Liên đâu?

— Ô! Sao lại không! Xem kia, ngón tay ai còn eo lại như thế kia!

Đông không muốn trả lại câu chuyện ấy nữa. Chính thật như vậy. Tuy nó không có ác ý làm cho Liên đau. Nó đang tiếc một cái gì. Và bây giờ nó chỉ muốn hôn Liên. Nó vờ la lên:

— À! Người ta sắp hôn nhau!
— Liên cũng muốn thế.

Lanh lẹ, con bé ghé má đưa cho Đông.

Đông ôm choàng lấy vai và đặt vội vàng môi lên đôi má chia sẵn. Nó hồn lèch gần xuống mang tai. Làn tóc óng chuốt của Liên lất phất trên trán. Ông thích thú bao nhiêu trong cái hôn đầu tiên!

Liên ngừng mặt nhìn trời.

Nhưng bây giờ nó cảm thấy thoáng vắng, bình như nó đang bước vào một nỗi thất vọng, rồi trong lúc tâm thần rối loạn nó lại nghĩ ngay đến cái ý nghĩ đen tối từ trước đến nay cứ mãi ám ảnh lấy nó:

— Ta phải lật chiếc áo của Liên lên...

Tinh hiểu kỹ thúc dục nó. Liên hình như đoán biết một hiềm họa, một hiềm họa mà nó còn mù mờ, thức dậy trong tiềm thức của nó. Nó lo sợ và chính nó cũng không rõ duyên cớ vì sao nó lo sợ. Con bé liền đứng dậy, toan chạy đi. Nó phải đi mới được.

Đông hốt hải, rất dỗi ngạc nhiên:

— Liên đi đâu đấy?

Con bé tim ngay được câu trả lời mà nó xét ra rất có lý:

— Chắc có lẽ, cô giáo đang tìm Liên dữ lắm!

Đông, giọng hách dịchра lệnh:

— Ô lại đây đã! Không có đi đâu hết!

Nghé lời hăm dọa, Liên vừa bước lùi lại vừa dẫn giải:

— Nếu cô giáo biết, cô sẽ mách với ba Liên.

Đông đau khổ nhưng cũng nói thêm:

— Sẽ tính chuyện sau!

Một tay đưa lên giữ lấy tóc, Liên leo cả người vào đám bụi bờ rậm rạp.

Câu hỏi dày vè lo lắng của Đông làm cho con Liên đang chạy băng băng cũng phải dừng lại và quay đầu trả lời:

— Được rồi Đông ạ! Ô! Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Nhưng phải coi chừng đấy Đông nhé!

Nếu cô giáo biết mà mách cho ba tôi biết thì thật nguy hiểm lắm!

Hình ảnh bộ vệ và nét mặt nghiêm nghị của một viên công chức đứng tuổi hiện lên trước mặt thằng bé tự nhiên làm dịu dần ý muốn thiết tha của nó.

— Ủ! Phải đấy! Nhưng có ai hay đâu mà lo!

Đông đang tìm cách lầm yên tri Liên, bày vè cho nó nghe những mưu chước mà nó dự định thi hành nhưng thoáng chốc bóng Liên đã xa dần sau màn cây rung rinh.

Hai tiếng còi dài văng vẳng xa xa. Đứa trẻ mơ màng tinh giác, khẽ thở dài:

— Hết giờ nghỉ rồi!
Nó vội vã lao mình tới phía trước...

**

DÔNG vừa chạy đến. Dô Ta lại gào, ghé miệng gần tai, giọng bí mật:

— Tao biết mày ở đâu vè đây rồi!
Mày ở trong cánh rừng kia! Nói thật lên nào! Tao có thấy mày!

— Mày thế nào?

Đông lúc này kiêu hãnh vô cùng. Nó cũng muốn lòe với Dô Ta là nó vừa dẫn người yêu vào cánh rừng nhưng vốn e thẹn nên nó lại không

— Sao lại lần sau?

— Vì lần sau, tao sẽ thấy toàn vẹn hơn.

— Vậy sắp đến lần sau chưa mày?

— Có! Ī sắp...

Dô Ta cúi mặt xuống. Nó thốt câu sau cùng với cái vẻ then thethen. Đã mấy ngày nay, nó cảm thấy tâm thần bị xáo trộn. Phải rồi, Mẫu của nó dễ dãi lắm, sẵn sàng chiều theo ý muốn của nó. Chỉ có một điều kiện này mà Dô Ta phải chiều theo ý Mẫu. Mẫu thích chiếc khăn tắm của thằng Thi.

Dô Ta nghĩ chỉ có một cách này là làm vừa lòng Mẫu. Đoạt chiếc khăn tắm của thằng bạn trai và đem tặng Mẫu. Chiều ý Mẫu, Dô Ta đã từng lấy gấp bao nhiêu đồ vật vanh của ba má nó,

nó cũng đã từng lấy gấp cả tiền bạc, tổng cộng đến gần 100 đồng rồi. Một món tiền to dấy chử! Bây giờ lấy trộm của bạn! Có thể nào làm như thế được?

Lấy gấp của một người bạn, và nếu thầy giáo và chúng bạn tim biết được thủ phạm, ăn làm sao, nói làm sao trong lúc đó? Có thể nó sẽ bị đưa về bôp Cảnh sát. Ông quản trưởng sẽ triệu cha mẹ nó đến. Chúng bạn sẽ cười khinh, và nó còn có thể bị ở tù nữa kia.

Những ý nghĩ ấy ám ảnh Dô Ta nhiều lần trong ban ngày cũng như suốt những giờ dài dằng dặc của đê a trường im lặng.

— Ô đây không thể được! Không có một phút nào tôi có dịp tim gặp Mẫu để nói chuyện. Mẫu chẳng chịu nghe tôi. Hơn nữa, Mẫu cũng ít thấy tôi. Và ở đây, tôi không muốn đưa

nghịch như thế. Ở đây, không khí khác Sài Gòn nhiều quá!

Gióng Dô Ta mang nặng những ký ức xa xôi...

Thằng Đông cúi ghé sát người bạn trai, hỏi với cái vẻ thân mật của người đàn ông nhưng lại với cái giọng rất phớt:

— Mày xem Mẫu như thế nào?
— Cũng tựa gần...

— Mày bảo thế là mày chưa thấy gi

cả.

Hơi bực, Dô Ta cãi lại.

— Không! Tao có thấy chứ!

Thằng bé nói thêm:

— Không thấy hoàn toàn, nhưng tao có thấy.

Đông lúc này lại tò mò hơn lúc nào:

— Vậy nó như thế nào?

— Sao lại lần sau?

— Vì lần sau, tao sẽ thấy toàn vẹn hơn.

— Vậy sắp đến lần sau chưa mày?

— Có! Ī sắp...

Dô Ta cúi mặt xuống. Nó thốt câu sau cùng với cái vẻ then thethen. Đã mấy ngày nay, nó cảm thấy tâm thần bị xáo trộn. Phải rồi, Mẫu của nó dễ dãi lắm, sẵn sàng chiều theo ý muốn của nó. Chỉ có một điều kiện này mà Dô Ta phải chiều theo ý Mẫu. Mẫu thích chiếc khăn tắm của thằng Thi.

Dô Ta nghĩ chỉ có một cách này là làm vừa lòng Mẫu. Đoạt chiếc khăn tắm của thằng bạn trai và đem tặng Mẫu. Chiều ý Mẫu, Dô Ta đã từng lấy gấp bao nhiêu đồ vật vanh của ba má nó, nó cũng đã từng lấy gấp cả tiền bạc, tổng cộng đến gần 100 đồng rồi. Một món tiền to dấy chử! Bây giờ lấy trộm của bạn! Có thể nào làm như thế được?

Lấy gấp của một người bạn, và nếu thầy giáo và chúng bạn tim biết được thủ phạm, ăn làm sao, nói làm sao trong lúc đó? Có thể nó sẽ bị đưa về bôp Cảnh sát. Ông quản trưởng sẽ triệu cha mẹ nó đến. Chúng bạn sẽ cười khinh, và nó còn có thể bị ở tù nữa kia.

Những ý nghĩ ấy ám ảnh Dô Ta nhiều lần trong ban ngày cũng như suốt những giờ dài dằng dặc của đê a trường im lặng.

(còn nữa)

7 NGÀY QUỐC TẾ

(tiếp theo trang 3)

Báo chí Anh đối với văn đề Đông dương

Sáng 26-9 đã số các nhật báo ở Londres đăng tải nói trương nhất và dưới những hàng chữ tít to lớn, những đoạn trích ra trong bài diễn văn của ông M. Schuman đọc tại L.H.Q.

Đại đế các nhật báo không bình luận về bài diễn văn, chỉ nhấn mạnh trong những hàng chia từ tít to lớn, những đoạn trích ra trong bài diễn văn của ông M. Schuman đọc tại L.H.Q.

Về phương diện này, báo « News Chronicle » cho rằng « Pháp đã có một hành động hòa bình », còn báo « Daily Telegraph » viết : « Pháp sẵn sàng mở cuộc thương thuyết về vấn đề Đ.Đ. »

Báo « Times » nhấn mạnh rằng « ông Schuman yêu cầu cộng sản chứng tỏ lòng thành thật ».

Công việc của ủy ban quân sự Pháp Miền vẫn còn dây dưa

Ủy ban quân sự Pháp Miền tiếp tục làm việc kín đáo. Theo các giới thạo tin, hai bên đều tỏ ra muôn thỏa hiệp, nhưng muôn thành tựu cần phải thêm ít nhiều thời giờ. Hình như hiện nay còn đường đã đón sẵn rực rỡ chỉ còn hai ba vấn đề khó khăn phải giải quyết thôi.

Như ta đã biết, cách đây 10 ngày, hai vấn đề trọng đại sau đây đã được giải quyết.

— Pháp thỏa thuận giao lại cho quân đội Cao Miền 5 tiểu đoàn thuộc quân đội Liên Hiệp Pháp gồm toàn người Miền cùng nhiều đơn vị bộ binh người Miền.

— Cao Miền chịu để cho bộ tư lệnh tối cao Pháp tạm thời sử dụng 3 trong số 5 tiểu đoàn ấy và một số đơn vị bộ binh gọi là để cùng chung phòng thủ Đông Dương. Cố lẽ các quân lực này sẽ tách ra để làm thành 4 nhóm hành binh, đóng trên bờ ngạn sông Cửu Long và gần giáp con đường trọng yếu Saigon-Vientiane.

Hai bên đã thỏa hiệp về các điều trọng yếu ấy, bay giờ điều cần thiết là Bộ tư lệnh Pháp định dụng các quân lực Cao Miền ấy cách nào và tối chừng nào.

Về cách dùng thì hai bên hình như thỏa thuận rằng các đơn vị Cao Miền có thể ra khỏi lãnh thổ Cao Miền vì nhu cầu hành binh, nhưng sẽ không thể đóng thường trực ngoài lãnh thổ Cao Miền được. Về thời hạn, người Pháp thi muốn dùng lính Cao Miền cho đến khi nào chiến tranh Đông Dương chấm dứt còn bên người Miền, tuy không định thời hạn rõ rệt, nhưng muôn thêm vỏ một khoản để về sau trong cuộc thương thuyết quân sự Pháp Miền, tại Paris họ có thể sửa đổi thời độ được.

Về điểm này, Bộ tham mưu Pháp muốn đưa bối cảnh xác nhận về việc sử dụng các đơn vị Cao Miền, nếu hai bên còn cần phải thỏa hiệp.

Sau rốt, ta nên biết rằng việc thực hiện cuộc giao trao thẩm quyền về quân sự sẽ kéo theo nhiều vấn đề phụ thuộc chung hạn như cần quyết định coi các cơ sở quân sự Pháp tại Cao Miền giá hơn một tỷ quan sẽ được ban ra, rút đi hay giao lại một phần.

Như vậy, ta có thể đoán trước rằng hai bên cần phải trao đổi ý kiến nhiều lượt và các nhà thương thuyết cần phải di lại nhiều lần, một mặt bên thi xuống Saigon, một bên thi lên tận vua Sihanouk. Do đó vừa rồi, Thủ tướng Penn Nouth mới nhọn dẹp mua dâng hối kiến với Miền hoàng tại Siemreap.

Các quan sát viên chính trị cho rằng thế nào Thủ tướng cũng đem về nhiều huân lịnh giúp cuộc thương thuyết tiến triển mau.

Mỹ chú trọng đến bài diễn văn của ông Schumann

Nhà ngoại giao Mỹ tiên liệu mở một hội nghị thuộc « cấp bực thứ nhì » có ba quốc gia liên kết, Pháp và các quốc gia liên hệ khác tham dự.

Về phương diện này, Washington không bình luận việc ông Maurice Schuman có gửi ra văn đề Án độ tham dự một hội nghị nhằm mục đích giải quyết vấn đề Đông dương và các vấn đề Á châu khác.

Các giới thuộc bộ ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng mặc dầu Mỹ phản đối việc Án độ tham dự hội nghị về các vấn đề Cao ly, Mỹ sẽ không phản đối việc để cho Án độ phát biểu ý kiến về các vấn đề Á châu khác sẽ được bàn cãi.

Tuy nhiên, các giới này thêm rằng hiện nay Mỹ khó định đoạt dưới khía cạnh thái độ vì rằng cuộc bàn cãi về Đông dương trong khuôn khổ một hội nghị với phái cộng sản còn ở trong địa hạt già thuyết.

Sau hết, các giới thêm rằng Mỹ nhấn mạnh rằng không hề có sự « chói nhau » giữa việc Mỹ cảnh cáo Trung Hoa cộng sản nếu xảy ra trực tiếp can thiệp oào Đông dương và việc Mỹ tán thành mở rộng thêm hội nghị chính trị về Caoly để bàn về các vấn đề Viễn đông.



SCHUMANN



Một bức thông tri của chánh phủ Mỹ gửi cho Trung Hoa và Bắc Hàn

Hôm 23-9 chánh phủ Mỹ đã thông tri với các chánh phủ Trung hoa cộng sản và Bắc Hàn nhờ sự trung gian của Thụy Điển, về việc Mỹ sẵn sàng mở lại cuộc tranh luận về hội nghị chính trị Cao ly.

Chánh phủ Mỹ đã cho biết sẵn sàng gửi một đại diện đến San Francisco, Honolulu hay Genève để bàn cãi với các đại diện Trung hoa cộng sản và Bắc Hàn về việc tổ chức hội nghị chính trị về Caoly để bàn về các vấn đề Viễn đông.

Mỹ đang lo nạn nhân mìn

Nước Mỹ hiện đang lo nạn nhân mìn, nên đã cho ngừng việc di cư của các nước Áu châu.

Nguyên nhân nạn nhân mìn :

- 22 năm sắp tới tức năm 1975 thêm 66 triệu dân, và dân số nước Mỹ lên đến 221 triệu.

Tính ra :

- 8 giây lại súng thêm một đứa trẻ.
- 21 giây chết một người.
- 2 phút có một người di cư.
- 17 phút có một người đi ra nước ngoài.

Như vậy, trong 12 giây lại thêm một người dân.

Nước Nhật tái vũ trang

Được Mỹ viện trợ, nước Nhật đang lo việc tái vũ trang. Lý do : sự lực lượng Nam Triều Tiên của Lý thừa Văn xâm lăng Phù tang.

Bộ tham mưu của quân đội tương lai dựng xong một chương trình 5 năm, trong đó có :

- Lực quân : Tòng số gấp đôi (200.000 người trong năm 1954).

— Hải quân : Hạm đội gồm có 170 đơn vị (1 hàng không mẫu hạm trọng tải 18.000 tấn).

— Không quân : 1400 chiếc (300 phản lực cơ). Ngoài ra, Nhật thương ước với Hoa Kinh Đô một số viện trợ 300 triệu mỹ kim.

Nhưng Nhật bản lại gặp trở ngại, về việc tái vũ trang, 47% còn đợi khi Mỹ rút quân khỏi Nhật bản, 26% lại chống đối. Đó là theo bản điều tra của tờ nhật báo Asahi.

Bộ tham mưu Nga hiện nay áp dụng một « chiến thuật nguyên tử » chiến thuật « xe cát đường » (rouleau compresseur) đã nhường chỗ cho một chiến thuật mới, áp dụng những phương tiện chuyên môn không lỗi.

750.000 quân lính đã được giải ngũ để tăng thêm sức cho thợ thuyền.



Ai là người yêu HÀNỘI ?
Muốn biết Hanoi khác Saigon và Huế
thế nào ?

Ai là người yêu TÒ QUỐC ?
Muốn biết cái tình thần độc lập cõi
truyền của dân tộc thế nào ?

Xin xem quyền Hanoi

tác giả : NGUYỄN QUANG LỰC
Bán tại nhà xuất bản Gió Việt
số 218 đường Lê Lợi-Saigon

và nhà sách Minh Đạt
127 Quang Trung (Bầu sen)
Chợ quán

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras-Saigon — Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhị Thiên Đường danh tiếng lâu năm



Trị bá chứng
hay nhứt

47,rue Canton-Cholon

Ba môn học rất cần thiết cho
các bạn thanh niên :

Xã hội học
Kinh tế học
Chánh trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hàn thư.

Hồi chương trình điều lệ :
COURS DE SCIENCES SOCIALES
82-84, Blvd. de Belleville—Paris

BASTOS



CLICHÉ DAU

Bát Tò tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838)
là năm ra đời.

Mùi ngọt thơm điều tuyệt vời. Ai người sành
điệu lại người không ưa.

NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố



HOANG THO
Trinh bay

NGƯỜI VĂNG MẤT

HIEU BE
minh họa



1.— Trên một quảng sông, một buổi chiều, có lát đò ngang chờ một người khách đàn ông vào bờ, giữa tiếng hò của thuyền xuôi ngược.



2.— Đò cập bờ, cô lái không nhận tiền của khách trả, lại gắt hỏi :



3.— Cháu hỏi thê này không phải, nhưng mà tiếng ông giống quá... Ông có phải là ông giáo Hùng không?

— Sao lại biết tên tôi?

Sau cuộc đảo chánh 9-3-45, những chánh trị phạm ở Côn đảo đều được thả về. Hùng bị dày từ trước khi chiến tranh thứ hai bùng nổ rồi mấy năm sau có tin về là anh đã chết mất tích. Sự thật thì Hùng đã nhờ anh em đưa ra tin ấy về tận tinh nham, vì không muốn cho vợ mới mòn tuổi trẻ chờ đợi anh, chẳng biết ngày nào mới được trở về — vì anh bị án trên mươi năm.

Thời cùộc biển chuyển bắt ngờ, Hùng được trả lại tự do trước ngày Nhứt đầu hàng. Trên đường về tỉnh nhà, Hùng phát phòng chưa biết những gì chờ đợi mình ở nhà, đã có nhang thay đổi gì ở người vợ trẻ đẹp mà anh vẫn thương yêu.

Câu chuyện bắt đầu, lúc Hùng qua chuyển đò ngang về nhà...



4.— Cô lái đò chăm chú nhìn người đàn ông có vẻ phong trần rồi thốt ra: « Áy chết... Thế mà ai cũng tưởng là ông đã... Tội nghiệp có ở nhà mong mãi ông, rồi đè tang... Ông đi vắng bặt luôn 6, 7 năm rồi còn gì... Cháu là cái Thom ở lối xóm ông đây mà. »



5.— Vảng rẳng bên sông tiếng gọi « Đò! », cô lái chào rồi quay cheo lại.



6.— Hàng vớt cã bước đi. Qua cánh đồng, mấy cô gái đang cấy, cắt lồng hát trêu khách lợ trên đường lăng.