

ĐỜI MỚI

TRONG TẬP NÀY :

- CHUNG QUANH HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC
của TRẦN VĂN ÂN
- SỔ TAY HỘI NGHỊ VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH THẾ GIỚI
- LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA SÂN KHẤU
- XÂY DỰNG NỀN VĂN NGHỆ MỚI
- CUỘC THI CỐT CHUYỆN PHIM VIỆT NAM

HÌNH BÀI
BÊN SÔNG HỒNG HÀ
ở Trung châu Bắc Việt
nơi đang khởi diễn chiến dịch thu đông

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN
117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
Điện thoại : 793—Chợ Lớn

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN
Giám đốc : LÊ VĂN NGỌ
Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG
Quản lý : TRÁC ANH

Văn phòng liên lạc: 96 Đại tá Grimaud-Saigon
Điện thoại: 22.401 Saigon—Hộp thư 353 Saigon

SỐ 78

Từ 24 đến 30-9-53

NAM VIỆT.

5\$00

TRUNG BẮC MIỀN LÀO.

7\$00

Wasm
AP 95
VG D64+



C.L.TRUNG

Ảnh của Nguyễn cao Đàm dự Triển lãm Quốc tế ở Nam Tư

GÓP MẶT TRỞ LẠI

Bạn đọc thân mến,

MỘT lúc phải xa xứ. Đã có thư ngỏ cùng bạn Đời Mới ở bốn phương trời Việt. Ra đi gọi là tạm vắng mặt. Trở về tức là góp mặt. Nhưng thật ra là góp sức, hay tiếp tục nỗ lực tranh đấu, vừa cho văn hóa, vừa cho tự do, hạnh phúc của giống nòi.

Trót cờ hùa cùng bạn, đi để tìm ra lập trường tranh đấu cho ngày mai. Ấy vậy, sau khi quan sát tình hình nước Pháp và thế giới, bạn của bạn xin có mâu thuẫn với đây gọi là không quên nhau.

Bạn đã mong đọc tôi, tôi ước được bạn hiểu tôi. Thì tôi có phận sự nói thật, cũng như bạn có quyền đòi hỏi nơi tôi những điều muôn biết.

Chắc bạn muốn biết chánh phủ Pháp sẽ cư xử thực sự ra sao đối với sự giao trả độc lập đầy đủ cho ta. Tôi xin nói ngay rằng không ai vì ai, ai ai cũng vì họ.

Nước Pháp gấp phải lâm khổ khán nội bộ lại phải phòng ngừa Đức trỗi dậy.

Ta có thể nói chắc rằng dân chúng Pháp rất chán chiến tranh Đông Dương, muốn trả độc lập toàn bộ cho Việt Nam, rút binh về xứ. Và ta có thể nói rằng trong chánh phủ cũng có người nghĩ như dân chúng, và vẫn còn có người không muốn theo ý nguyện của dân.

Bạn cứ nhìn vào các biến cố ở Maroc và Tunisie là thấy ngay. Phái người chủ trương biến cố Maroc cũng là phái người cương quyết duy trì một chế độ áp mỏ ở Đông Dương. Bạn còn nhớ chặng vụ từ chức của ông Mitteand, đó là triều chứng bắt đầu chánh phủ của họ. Chẳng những thế mà chưa át chánh phủ Lanvel sáu tháng sau này.

Tình hình thế giới bắt buộc hai khối lớn hoặc phải nhượng bộ nhau, hoặc phải đánh.

Trước tình cảnh này, ta chỉ có một con đường đi, tức là: cụ thể độc lập quốc gia; vận dụng chủ quyền để đạt đường hoà bình trong nước và tuy nhiên ý chí hoà bình đối với thế giới.

Được cùng không được là do nơi ta, do ta mạnh hay yếu, giỏi hoặc dở.

Về mặt cụ thể và tăng cường độc lập, lúc này là lúc thuận tiện tuy nhiên, trật một bước, hoặc chậm một độ là thời cuộc có thể đưa ta đi rất xa trên những khoảng đường mà không ai dám chắc tương lai sẽ ra sao.)

Nhưng, ta cần tranh đấu ráo riết và siết chặt hàng ngũ trên một lập trường một « cụ thể độc lập », không nên vội nghĩ quá nhiều phương diện. Cần gò rối từng giai đoạn.

Ta phải nghĩ ngay tới vấn đề « giúp Pháp lui binh », như đã có lần tôi nói qua; mà giúp Pháp lui binh cũng là làm cho dân Pháp no cơm áo.

Cụ thể độc lập xong là ta có điều kiện xây dựng hòa bình cho ta. Đó là lập trường tranh đấu ngày mai.

Xây dựng hòa bình cũng là kiến thiết xã hội đúng theo nhịp tiến hóa. Còn « phản động », vô luận phản động với màu sắc nào, còn chống lại tiến hóa là không có hòa bình.

Vẫn tắt dối lời cùng bạn để hiểu sơ qua đường lối chung. Mỗi bạn hãy đọc những bài bình luận từ đây.

Đề đáp lời bạn Hoàng Quốc Phong ở Đà Nẵng (bài đăng bên trang này), tôi xin nói :

Cái tôi đi có định hướng,
Đi vẫn không hèn bị động.
Có chánh trị tát chủ động,
Đi rồi không sợ vê khống,
Tranh đấu không nghĩ thất bại
Vì quyết chí tranh thắng lợi.

TRẦN VĂN ÂN

ĐÀ NẴNG, ngày 6 tháng 8
năm 1953,

BÚC THƯ của một độc giả ĐỜI MỚI

Kính gửi

Ông TRẦN - VĂN - ÂN, Chủ nhiệm
ĐỜI MỚI — ở Saigon

Thưa Ông,

Nghe tin Ông sắp đi, tôi rất mừng.

Nhưng tôi không dấu được sự cảm kích về ý nghĩa của cái di ấy, như Ông đã vạch rõ trong bức thư gửi cho bạn đọc thân mến (Đời Mới số 71).

Kể viết thư này đến Ông, tuy chưa từng gặp mặt Ông, nhưng hiểu Ông thì cũng như hầu hết các Bạn đọc « ĐỜI MỚI » vậy.

Cũng như những Bạn thân ấy, tôi đọc « ĐỜI MỚI », vì muốn thấy có một ĐỜI MỚI chống được thực hiện ở Việt-Nam. Cho nên được nghe tin Ông sắp đi và đi với tư cách Chủ-nhiệm « ĐỜI MỚI », dù nhiên tôi tán đồng.

Nhưng cũng có ba, bảy cách đi :
Có cái đi không định hướng.
Có cái đi bị-dộng.
Có cái đi chủ-dộng.
Có cái đi rời, về không.
Lại có cái đi thất-bại.
Ma cũng có cái « Bì » thắng lợi.
Tất cả cũng đều là đi cả, vậy tôi thành-chúc Ông sẽ đi cái « Bì » sau này.

Trân trọng,
HOÀNG QUỐC PHONG
(Đà Nẵng)

HỘP THƯ TÒA SOẠN

Bạn Trần Quốc Thành :

Tiếc là đã hết hạn rồi !

Bạn Đức Thương :

Sao lại viết chuyện ma ? Đang xem.

Bạn Thanh Tùng (Séc trắng)

Cứ mạnh dạn gửi về Tòa soạn. Sẽ trả lời bạn rõ và chi tiết theo ý bạn nêu trong thư.

Bài ký tên một người dân miền Trung.

Bài bạn viết rất thành tâm, hình thức bài ấy không đáng lên báo được. Bạn nên thuật rõ ràng câu chuyện và trình với nhà chánh trị địa phương thì hơn.

Các bạn Huyền Giang, Văn Long, Băng Sơn, Huyền Vi, Việt Hải, Trụ Phong, Anh Triết, Tô mạc Hán, Lam Hương, Hoài Dương, Dương Hùng, Cao Đắc,

Đã nhận được bài các bạn. Đề tạ.

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn
117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán.

Điện thoại 793 Chợ Lớn

-- Nhà báo không có lệ trả lại bản thảo.

-- Bài viết về Tòa Soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

-- Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biếu hiệu thường ký dưới bài.



Bản khuyến cáo bốn điểm của ngoại trưởng Châu Án Lai

Tổ 12-9 dài bá ám Bắc kinh loan báo rằng Thủ tướng kiêm ngoại trưởng Châu Án Lai đã thông báo cho ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc rằng Trung Hoa cộng sản không hoàn toàn tán đồng các quyết nghị của hội đồng Liên Hiệp Quốc liên hệ đến hội nghị chánh trị về Cao Ly.

Bá ám Bắc kinh thêm rằng Thủ tướng Châu Án Lai trong khi trả lời bức điện văn Liên hiệp Quốc, có gởi theo một bản khuyến cáo gồm bốn điểm :

1.— Các nhân viên tham dự hội nghị chánh trị đều phải thuộc hai bên tham chiến ở Cao Ly và thêm các nước Nga, Án Độ, Nam Dương, Hồi Quốc và Miền diện.

2.— Cái di không định hướng.

3.— Cái di bị-dộng.

4.— Cái di chủ-dộng.

Lại có cái di thất-bại.

Ma cũng có cái « Bì » thắng lợi.

Tất cả cũng đều là đi cả, vậy tôi thành-chúc Ông sẽ đi cái « Bì » sau này.

Trân trọng,

HOÀNG QUỐC PHONG

(Đà Nẵng)



CHÂU ÁN LAI

2.— Hội nghị chánh trị phải là một hội nghị bá ám. Nhưng quyết định tại hội nghị này phải được toàn thể hai bên tham chiến ở Cao Ly chấp thuận.

3.— Trung Hoa cộng sản và Cao Ly phải được mời gởi đại biểu tham dự kỳ nhóm đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp tới để bàn cãi về vấn đề thâu nhận các đại biểu mới vào hội nghị chánh trị.

4.— Liên kết vấn đề thành phần hội nghị chánh trị giải quyết xong do cuộc thương thuyết cả hai bên phải mở cuộc đàm phán để xác định về việc chọn nơi và ngày mờ hội nghị.

Bá ám Bắc kinh nói rằng lời tuyên bố của ông Châu Án Lai là để phúc đáp bức điện văn đề ngày 28 Août của ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Dag Hammarskjöld.

Các giới Mỹ không thể nào chấp thuận những đề nghị của Bắc Kinh.

Các giới Mỹ cho biết rằng không thể nào chấp nhận những phản đòn nghị của Bắc Kinh liên can đến việc mời các nước Nga sô, Án Độ, Nam Dương, Hồi Quốc và Miền diện tham dự hội nghị bá ám về vấn đề Cao Ly, với tư cách quốc gia trung lập.

Người ta cho rằng các giới bộ ngoại giao Mỹ không tỏ ý ngạc nhiên về những phản đòn nghị này bởi vì các giới đã đoán rằng vào giờ chót, chánh phủ Bắc Kinh sẽ tìm cách vận động để bắt buộc đại hội đồng L.H.Q. phải mở lại vấn đề hội nghị chánh trị Cao Ly sắp khai diễn.

Cũng trong các giờ ấy, người ta nhận mạnh rằng chánh phủ Mỹ vẫn phản đối mọi ý kiến về việc mở hội nghị bá ám tròn và cũng không bao giờ nhìn nhận rằng Nga sô là một nước trung lập.

Chánh phủ Mỹ quả quyết rằng nước Nga đã cộng tác rất nhiều, mặc dầu là gián tiếp vào cuộc chiến đấu của Trung Hán chống các lực lượng Liên hiệp quốc.

Về vấn đề Án Độ tham dự hội nghị ấy, chánh phủ Mỹ loan báo nhiều lần rằng Mỹ chỉ chấp thuận nếu Án Độ bằng lòng tham dự với tình cách một quốc gia được cộng sản mời mà thôi; nhưng chánh phủ Mỹ đã ngó ý muốn rằng các phái đoàn cộng sản chỉ gồm Trung hoa, Nga sô và Bắc Hán mà thôi.

Tuy nêu iên, người ta cho biết rằng chánh phủ Mỹ cũng có thể bằng lòng để cho những đại diện cộng sản khác tham dự hội nghị bên cạnh Trung hoa và Nga sô nhưng với tư cách là đại diện của cộng sản chứ không phải với tư cách quốc gia trung lập.

Anh quốc không phản đối sự có mặt của Án Độ

Theo những tin tức của các giới Anh thông thoả, chánh phủ Londres sẽ không phản đối việc Án Độ có mặt tại hội nghị chánh trị mặc dầu Án Độ đứng về phía cộng sản; nhưng mãi đến nay người ta có cảm tưởng rằng chánh phủ New Delhi muốn đứng ngoài các cuộc hội đàm sẽ khai diễn.

Bắc Hán gởi thông điệp yêu cầu cho Án Độ dự hội nghị chánh trị về Cao Ly

Bắc Hán đã gởi một thông điệp cho ông tổng thư ký L. H. Q. để yêu cầu cho Án Độ và các xứ Á châu trung lập khác tham dự hội nghị chánh trị về Cao Ly sẽ khai mạc trong khoảng thời gian ba tháng tiếp theo cuộc ký kết định chiến.

Thông điệp của Liên hiệp Quốc gởi cho Bắc kinh và Bình nhưỡng

Mười sáu nước tham chiến ở Cao Ly đã yêu cầu Liên hiệp Quốc gởi một thông điệp cho nhà cầm quyền Trung cộng và Bắc Hán.

Mười sáu nước này đã đề nghị nên mở hội nghị chánh trị về Cao Ly vào ngày 15 October. Nội văn bản trả lời của Trung cộng và Bắc Hán về bá ám quyết nghị được đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận liên hệ đến thành phần hội nghị chánh trị, bá ám thông điện viết rằng bá ám quyết nghị không cho các xứ Trung lập tham dự hội nghị kể trên, ngoại trừ Nga sô, sẽ không buộc phải giải thích gì thêm cả.

Trung hoa cộng sản và Bắc Hán đã yêu cầu nên cho Án Độ, Hồi Quốc, Nam Dương

và Miền diện tham dự hội nghị chánh trị về Cao ly.

Bá ám thông điệp vạch rõ ràng chiểu theo bản hiệp định định chiến hối nghị chánh trị phải khai mạc trễ lâm là ngày 28 October, vậy nên cuộc chuẩn bị hội nghị này phải bắt đầu sớm. Mỹ cũng yêu cầu ông tổng thư ký Liên hiệp Quốc nên thông báo nội dung bức thông điện này cho tất cả các nước hội viên Liên hiệp Quốc rõ.

Nga đã có bom nguyên tử, bom khinh khí, hình như Nga sô còn có cả bom « Cobalt »

Hôm 14-9, người ta hay tin Nga sô hình như bom « cobalt ». Tin đồn ấy truyền lan trong thành phố Moscow. Thế là ngoài bom nguyên tử và bom khinh khí, Nga sô có thêm thứ bom mới ấy nữa.

Bom « cobalt » sẽ là thứ bom nguy hiểm nhất vì có thể phát ra những tia phóng xạ thường trực trong nhiều năm liền, mà người ta không có phương kiềm soát dựa vào những sự biến đổi trong không khí.

HÌNH NHƯ ANH CÙNG CÓ THỦ BOM ẤY

Theo những tin đồn mới đây không được chánh thức xác nhận, kè từ đầu tháng Octobre, Anh sẽ thi nghiệm một trái bom « cobalt » ở Woomera Range trong số các vòi khí nguyên tử khác.

NGA ĐỐI VỚI NGUYÊN TỬ NĂNG

Trong một bài bình luận tiếp theo tin cho rằng có nhiều cuộc thi nghiệm bom nguyên tử khai diễn thành lựu ở Nga sô, thông tấn xã Tass tuyên bố rằng cho tới bây giờ chính các nhà điều khiển Mỹ đã từ khước những đề nghị của Nga sô về việc cấm sử dụng bom nguyên tử.

Thông tấn xã Tass kết luận : « Về sự an ninh riêng, Nga sô đã buộc phải sẵn xuất khi giờ nguyên tử. Tuy nhiên Nga sô muốn kiềm soát chặt chẽ nguyên tử năng và tiếp tục cuộc nghiên cứu áp dụng nguyên tử năng vào những công việc hòa bình ».

70 MIỀN Ở MỸ CÓ THỂ BỊ TẤN CÔNG BẰNG BOM NGUYÊN TỬ

Bộ quốc phòng Mỹ loan tin đã công bố bắn kẽ khai 70 miền ở Mỹ có thể bị tấn công bằng bom nguyên tử.

Đại khai các miền này gồm các thị trấn có 40.000 dân cư. Bắn kẽ khai có ghi cả Washington.

Những người Nhựt từ Trung hoa trở về xứ
đã tỏ thái độ thù địch

Những người đánh cá Nhựt trở về xứ sau khi bị giam giữ từ 6 tới 12 tháng ở Thượng hải, đã tỏ thái độ theo chủ nghĩa Mác xít nhờ sự tuyên truyền của nhà chánh trị Trung cộng. Họ đã biểu tình chống nhà chánh trị Nhựt và không chịu bình luận về cách sinh hoạt của họ ở Trung hoa.

(xem tiếp trang 38)

Tuần lễ Quốc Tế

Hoàng thân Cao ủy Bửu Lộc về nước

Hoàng thân Bửu-Lộc, Cao ủy Việt-Nam ở Pháp, đã từ Ba-lê về đến Saigon hồi 8 giờ 25 tối 17-9-53. Đức Bảo-Đại đã nể Hoàng-thân trao cho Thủ-tướng Nguyễn-văn-Tâm chỉ dụ về việc thiết lập Đại-hội toàn quốc.



Ngoài ra cao ủy Việt Nam còn đem theo về Saigon một thông điệp riêng của Đức Quốc trưởng gửi cho toàn thể đồng bào. Hoàng thân sẽ ở lại tiếp xúc với Đại hội đang thô ng báo những tin tức cần thiết.

Có hiều yếu nhơn Việt Nam lên tận ga phi trường tiếp đón vị đặc phái viên của Đức Quốc trưởng. Thay mặt Ngài Thủ

trưởng Nguyễn-văn-Tâm trong cuộc tiếp rước có bộ trưởng Đào dâng Vỹ.

Ngoài ra, còn có mặt Phó Thủ-tướng Nguyễn huy Lai, Tòng-trưởng bộ Tài-chánh. Ông Trần quang Vinh đại diện Đức-Hộ pháp Phạm Công Tắc và những đại biểu của các lực lượng Hòa Hảo, Bình Xuyên, Mặt trận Bình dân Nam Việt. Việt-Đoán, v... v...

Phía người Pháp đến chào đón Hoàng thân có ông Gautier cao ủy Pháp ở Việt-Nam, ông Aubry, đại tá Leeoq thay mặt đại tướng Navarre.

Trong cuộc tiếp rước này còn có vị đại diện của Sir thần Hoa-kỳ và đại sứ các nước Anh và Thái-lan với những nhân viên của ngoại giao đoàn.

CAO ỦY BỬU LỘC TUYÊN BỐ

Sau cuộc giới thiệu Cao ủy tiến đến gần máy phóng thành tuyên bố như sau:

« Ý-dân là nguồn gốc mọi ngành hoạt động quốc gia ». Cùng với khẩu hiệu « Dân-Vi-Quý », đó là nguyên tắc đã được Đức Quốc trưởng xác nhận ngày từ đông đầu trong bản văn kiện đầu tiên của Quốc-gia Việt-nam.

« Từ bốn năm nay, nguyên tắc này là căn bản của những ý-tưởng và hành động của Đức Quốc-trưởng. Vì luôn luôn theo đúng nguyên tắc ấy, luôn luôn theo ý-dân, nên Đức Quốc-trưởng lại vừa thiết lập Hội-nghị Toàn-quốc.

« Tiếp theo bản tuyên ngôn của chính-phủ Pháp ngày 3 tháng 7 năm 1953, cuộc thương-thuật Việt-Pháp sẽ bắt đầu một ngày xin-dây. » « Cuộc thương-thuật này không thuộc phạm vi những việc thông-thuật của Quốc-gia mà có mục đích đưa đến sự nhìn-nhận nền độc-lập hoàn-toàn của Việt-nam, đặt nền-tảng cho sự tự do liên-minh với nước Pháp và xây dựng một liên-hợp trên lập-trường hoàn-toàn binh-dâng. »

« Vì lý do ấy, Đức Quốc-trưởng nhận thấy dân ý cần phải được phát-biểu, quốc-dân phải được tự do bày ý-kien, không nhơm-nèm, không dung-nhưng vấn-dề để đem ra thương-thuật mà cả về sự-tuyên-lý nhơm-nèm như-sĩ được ủy quyền đảm-phản. »

« Sắc-Dụ số 1 ngày 7 tháng 7 năm 1949 đã định sự-tự-chứa những cơ-quan đại-diện dân-chúng. »

hết sức rộng rãi của công-luận-quốc-gia. Đại-hội toàn-quốc được trung-cầu-ý kiêm-về các vấn đề sau đây :

1) Phạm-vi của chủ-quyền-quốc-gia xác định trong lúc thương-thuật với nước Pháp.

2) Những-thề-thức liên-hợp mà Việt-Nam sẽ kết-hợp với nước Pháp.

Ngoài ra, đại-hội toàn-quốc sẽ đệ trình Đức Quốc-trưởng một bản danh-sách gồm có 20 người trong số ấy sẽ tuyên-lý những nhân-vật được ủy-quyền thương-thuật với nước Pháp.

ĐIỀU THỨ 4.— Thời-hạn làm-việc của đại-hội toàn-quốc là 2 ngày, qua thời-hạn này Đại-hội toàn-quốc sẽ đương-nhiên giải-tán.

ĐIỀU THỨ 5.— Đại-hội toàn-quốc nhóm tại Saigon.

ĐIỀU THỨ 6.— Vị chủ-tịch oà Văn-phòng của đại-hội toàn-quốc sẽ được bầu-cử chọn-trong số các nhân-viên của Đại-hội, theo lối bỏ-thảm-kín và theo đa-số tuyêt-đối.

Đại-hội toàn-quốc được trọn-quyền thảo-ra nội-quy của mình.

ĐIỀU THỨ 7.— Ngày-giờ triệu-tập đại-hội toàn-quốc sẽ được ấn-dịnh do một-nghị định của Thủ-tướng chánh-phủ sau khi có sự-thỏa- hiệp của ủy-ban-tổ-chức đại-hội.

Suốt thời-gian làm-việc của đại-hội, Thủ-tướng chánh-phủ và các-vị Tòng-và-Bộ-trưởng có thẩm-quyền sáp-dụng mọi-biện-pháp cần-ich, nhất-là vở-trật-tự công-cộng, để cho đại-hội có-thể tự-do đậm-nhận-nhiệm-vụ như-dâng-định ở điều-thứ 3.

ĐIỀU THỨ 8.— Để cho việc-tổ-chức đại-hội toàn-quốc được đúng-theo các điều-kiện đã-dịnh trong những điều-kiện-trên, một ủy-ban-tổ-chức Đại-hội toàn-quốc được thành-lập.

Ủy-ban này có 6 nhân-viên chọn-trong số các nhân-vật được-tín-nhiệm-nhiều-nhất trong các-đoàn-thé, Hội-đồng và Hội-nghị để-cấp-ở điều-thứ 2.

Ủy-ban-tổ-chức sẽ-lien-lạc-với Chánh-phủ, để-tổ-chức Đại-hội toàn-quốc, và được-ứng-hợp-cùng-giúp đỡ-ở trong khuôn-khổ-những-bản-văn-phi-phap-luat và điều-lệ-hiện-hành.

Ủy-ban-tổ-chức sẽ-đương-nhiên giải-tán sau khi-bầu-xong-văn-phòng của Đại-hội toàn-quốc, do điều-thứ 6 ấn-dịnh.

ĐIỀU THỨ 9.— Thủ-tướng chánh-phủ, các-vị Tòng-trưởng và Bộ-trưởng liên-hệ, chịu-nhiệm-vụ thi-hành-sắc-lệnh-này.

Làm-tại-Evian ngày 10-9-53
Đức Quốc-trưởng BẢO-ĐẠI-ký



CHUẨN-BỊ THƯƠNG THUYẾT VỚI PHÁP

Sắc-lịnh-về-việc-thiết-lập Hội-nghị-Toàn-quốc-tại Sài-gòn

Đức Bao-Đại, Quốc-trưởng, ra-sắc-lịnh :

ĐIỀU THỨ 1.— Để cho toàn-dân có-thể-phát-biểu ý-kien-cua-mình sau-bản-tuyên-ngoan-cua-chánh-phủ Cộng-hòa Pháp-quốc, đê ngày 3 Juillet 1953 nay thiết-lập-một Đại-hội-toàn-quốc.

ĐIỀU THỨ 2.— Đại-hội toàn-quốc gồm

có 200 nhon-vien do các-nhóm-chánh-trị, tôn-giao, kinh-te, nghiep-và-do-các-Nghị-hội

Hội-dong-công-cử-tuyen-chon.

Vietnam-phap-cac-nhon-vien được thi-hanh-tuy-theo-mot-quan-trong-về-luong-số-cua

doan-thé, các-hội-nghị và-hội-dong-dâng-kè-ở

đoan-tron.

Nếu-không-thề-xác-dinh-sự-quan-trong

luong-số-ay-dược, thi-sự-phân-phoi-dược

thi-hanh-thé-theo-các-thề-thức-do-Uy-ban-Tổ

chức-Dai-Hội-toàn-quốc-dự-dinh-ghi-ở-dieu

thứ-8.

ĐIỀU THỨ 3.— Cố-nhiệm-vụ-bày-tỏ,

giữa-những-hoàn-cảnh-hiện-tai, một-biểu-thi

Thủ-tướng-Nguyễn-văn-Tâm hoàn-du-hành-sang-Mỹ

Bộ-ngoai-giao Mỹ đã được đại-sứ Mỹ ở Saigon Donald Heath, cho-biết-rằng hiện-thời thủ-tướng Vietnam-Nguyễn-văn-Tâm không-thể-nhận-lời-mời-hồi-tháng-juillet-của-tổng-thống-Eisenhower muốn-Nguyễn-văn-Tâm-chánh-thức qua-vieng-Washington.

Sau-khi-cho-biết-rằng-Thủ-tướng-Nguyễn-văn-Tâm-bao-rõ-về-cuộc-thương-thuật-Pháp-Viet, phát-ngoan-vien-cua-bộ-ngoai-giao Mỹ-tuyên-bô-rằng-chánh-phủ Mỹ-lấy-lâm-tiêc-rằng-thủ-tướng-Vietnam-không-thể-quá-Mỹ-như-dâng-trước, và-tôi-ý-mong-mỗi-Ngài-sẽ-khởi-hành-trong-một-ngày-khác.

Đừng-lây-lắt-nữa!

SỨ-KHOẺ-LÀ-HẠNH-PHÚC TRÊN ĐỜI
VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

CỬU-LONG

Ta-sẽ-thấy-vui-vẽ, hăng-hái-và-thích
làm-việc-hơn-trước

CỬU-LONG-HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC
VÕ-DINH-DẦN (Chợ-lớn)

Xã-hội-có-nên-kết-tới-người
đàn-bà-chứa-hoang-khêng?

Người-con-gái-bị-hiếp
dâm-có-đáng-thương-hại
không?

Các-bạn-sẽ-thấy-câu-trả-lời
trong

SAU-CƠN-BÃO-TỐ

Loại-chuyện « Bi-và-Sóng »
của Lê-Minh

Có-bán-khắp-nơi, giá-23\$

MỖI TUẦN NHỚ ĐỌC

TIN MỚI

Thuốc-ho-trái-nhỏ
PECTO-CHERRY



Đủ-hạng : NHỈ-NHẤT-NGANG

214 DIXMUDE - SAIGON

ĐỜI MỚI
đóng-thành-bộ

Bạn-chá-bỏ-quá-mà-không-mua-ĐỜI-MỚI
đóng-thành-bộ (3-quyển-hoặc-4) 59-tập,
thiểu-số-1.

Có-bán-tại-phòng-liên-lạc-96-dai-tá-Grimaud-Saigon và-tại-117-dai-lộ-Trần-hưng-Đạo-Chợ-quán.

3-quyển-giá...341 đồng

4-quyển 376 đồng

Báo-cũ, tính-cho-bạn-đọc 4 đồng-thay-vì
5 đồng.

Bia-vài-35 đồng (công-dóng)

Bia-da-45 đồng

Golden Club

Thưa Ông,
Xin Ông đừng ngạc nhiên khi được thư tôi. Tôi đã uống thuốc Ngũ Tạng Tinh và tập thể dục nên không đầy 5 tháng đã thâu thập được nhiều kết quả ông chỉ xem bức ảnh gửi tặng ông đây thì rõ sự thay đổi. Tôi công nhận Ngũ Tạng Tinh là một thứ thuốc bắc quý giá để khuyến khích y học Việt Nam đang hồi phát triển và để cho người dùng nhận định thứ thiệt hơn, tôi tặng ông bức ảnh này và cho phép ông dăng nó ở bức thư tôi vào các quảng cáo để chứng minh thuốc ông. Hình có thể đăng trên tạp chí hoặc báo, thì khuyến các bạn thanh niên muốn bồi bê sức khỏe và một thân hình đẹp thời cần nhất là thể dục, món ăn trong sạch, và sau cùng một người bạn trung thành là Ngũ Tạng Tinh La Vạn Linh. Dùng nó anh em sẽ được toại ý. Sau hết xin chúc ông mạnh khoẻ.

TRẦN HỮU TRÍ
Seconde moderne lycée Petrus Ký—Saigo

BÚC THƯ KHEN TẶNG



Saigon, ngày 14-6-1953.
Gửi ông chủ nhà thuốc La Vạn Linh
(Cholon)



Sống trong thời « tốc »
cái gì cũng « tốc »

BẢN cõ đọc tin Anh quốc vừa chế tạo xong một thứ bom bay có thể là chiến lũy Maginot để giữ nước Anh chống lại phi cơ chở bom nguyên tử. Thứ bom « hỏa tiễn » này bay mau 3.500 km. mỗi giờ, ba lần nhanh hơn tiếng động, và bay cao 15.000 thước.

Đó là lỗi thi đua trong sự chế tạo vũ khí tối tân giữa cường quốc.

Chúng ta sống vào hạ bán thế kỷ hai mươi này gọi là sống thời đại nguyên tử. Cái gì cũng « không lồ », cũng mau chóng, cũng biến hóa vô cùng. Nói theo « biện chứng » là chúng ta bị khoa học ảnh hưởng. Trái đất quay cuồng; loài người quay cuồng. Phải chăng là lẽ tự nhiên? Bạn thử hỏi các ông Thủ tướng chúng, hoặc các nhà bác học. Chắc chắn họ sẽ trả lời rằng đúng như vậy.

Bá Dương tôi cũng có mắt khoa học và cũng học đòi biện chứng. Đây, tôi trưng bằng cớ bạn xem sự biến hóa vô cùng mau lẹ trong đời sống của loài người. Sự biến hóa này, Bá Dương tôi gọi là « tốc ».

— Nước Pháp đang vui cười tiếp rước lữ khách bốn phương trời, xảy ra một cuộc đình công làm tê liệt cả một nước. Ấy là « tốc tê ».

— Sau khi ông Foster Dulles (Mỹ) cho biết rằng Nga chưa có bom H, thì Nga cho thử bom H. Ấy là « tốc ứng » như ông ứng.

— El Glaoui một vương gia Maroc sau một cuộc hành trình trọng xú, liền phỏng ra một ông vua mới. Ấy là « tốc chế ».

— Bác Sĩ Mossadegh vừa được dân chúng Ba Tư tán thành về chính trị của ông liền bị đồ ngay. Quốc Vương Ba Tư mới vừa lìa ngôi, tánh thân bên thành La mã lại hối loạn ngay. Ấy là « tốc thắng tốc trầm » và « tốc khú tốc hồi ».

Trong lúc ấy tại Liên Hiệp Quốc người ta nói chuyện « hòa »: Ấy là hòa hướn trong tốc biến.

Nhà khiêu vũ
GRAND MONDE



Cuộc biểu diễn do cặp ngôi sao màn ảnh Mỹ quốc

ST. CLAIR và DAY
trình bày



điệu múa tân thời! vũ khúc êm tai!

GOM-FIX

là vị thuốc để giúp cho quý ngài khỏi lo tóc bù xù trong giờ làm việc.
Rất dễ tắm gội.

PHƯƠNG MAI
183 F. Louis

**ĐỌC
THẦN CHUNG**

Nhứt báo thông tin
4-6-8 đường d'Ormay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhứt ở
Việt-Nam

Xuong ba buong

ĐỜI MỚI

KHÁPCÁC BÁO NGOẠI QUỐC

Lại một người đàn ông sắp biến thành đàn bà

Một viên đội người Trung Hoa tên Hsieh Tchien Chun, 36 tuổi sẽ biến thành đàn bà mặc dù anh ta không thích thử làm. Hai mươi năm rồi, Hsieh cố dẫu về cốt cách dị thường của anh nhưng vừa rồi trong một cuộc khám bệnh bất buộc, bác sĩ nhận thấy anh là đàn bà đến 70%.

Mặc dù người lính chiến đó dọa sẽ tự tử, nhưng bác sĩ Lin Chang Yi nhất quyết sẽ biến anh thành đàn bà.

Nước Lỗ ma ni thay quốc ca

Hội đồng chủ tịch Lỗ ma ni vừa ra nghị định sẽ thay thế bài quốc ca.

Bài quốc ca mới đã được cử ngày 23 tháng 8 vừa rồi nhằm dịp lễ kỷ niệm năm thứ 9 về đất nước được giải phóng. Chính Hồng Quân đã giải phóng nước Lỗ khỏi gót giày của Đức quốc xã.

Tin vắn các nơi

Một chiếc nhẫn trị giá 4500 quan tiền Anh (1 triệu 500.000 quan tiền Pháp) do nhà giày dép Anh gửi bị mất đọc đìong. Cảnh sát lo tìm tội nhưng không đưa lại kết quả nào cả.

Sức sản xuất ô tô ở Anh trong tháng 7 vừa rồi đã đạt đến con số kỷ lục : 13.200 chiếc xe hơi, 60% đem bán trong nước. Số còn lại đã đem xuất cảng.

Một lá thư của tổng thống Eisenhower gửi cho giám đốc sở bưu điện ở Mỹ bị gửi trả lại cho người nhận. Kém theo lời chú thích sau đây :

« Gửi dân thiểu ». Thật ra, bức thư đó thiếu 3 xu tem.

Máy tờ báo chính ở Mỹ vừa mở một cuộc điều tra độc giả. Họ đặt được kết quả sau đây : 3% muôn đọc những tin tức về những cuộc bắn cối của L.I.Q. trái lại 75% đòi hỏi những bài viết nói về Nga sô.

Một câu chuyện nhỏ bên cạnh một hiện tượng lớn về chính trị. Laurenti Béria bị sa



thái, vũ nữ Galina Oulanova ở nhà hát Mạc trác, trước kia theo báo chí ở Nga bình phẩm, Oulanova được liệt vào hàng đầu, vừa rồi vũ nữ bị sụt xuống hàng ba.

Không hiểu đó là vì tài nghệ của vũ nữ kém sút hay tư tưởng chính trị của vũ nữ không được trọng lâm, nên không được báo chí Nga ca tụng vào hàng đầu nữa.

Ông bà Dubois ở Flavy le Martel (quận Aisne) vừa nhận được một bức thư của đứa con trai gửi về. Bức thư ấy đã ngày 15 tháng 8 năm 1953, lúc ấy người con ông bà còn đóng chức Trung úy. Bức thư đó do nhà giày dép Đức đóng dấu vào năm 1953.

Lại thêm một ý kiến nữa của người Mỹ. Ông mi bằng chất dẻo từ nay sẽ thay thế



Narriman được nhận hồi phục

Cựu hoàng hậu Narriman vừa nhận được của chính phủ Ai Cập một số hồi phục trong đó có 3 chiếc áo choàng bằng da điệu, 1 chiếc bằng da hắc diều thủ (zibeline) và 50 đôi giày bằng túp. Tuy vậy cựu hoàng hậu tỏ ý chưa bằng lòng. Narriman còn muốn chính phủ phải trả cho nàng những thứ trang sức trong dịp cưới với cựu hoàng đế Farouk. Số tiền trang đó ước chừng 1 tỷ quan tiền.

Nhà đoán ở Caire, chỉ khám xét hành lý của người Anh

Nhà đoán ở bến tàu Caire chỉ lo việc khám xét rất cẩn thận những valy hành khách người Anh. Vừa rồi có một công dân của Hoàng đế đã phản đối kịch liệt về sự phân biệt đó. Với tính rất phớt của người Anh, lính đoán Ai cập đã trả lời : « Từ hai thế kỷ nay chúng tôi chỉ đợi dịp này là mới có thể làm cho các ông phải đợi chờ một giờ thôi ».

Đài phát thanh Mạc tu khoa thêm suất nói tiếng Tây ban Nha và Bồ đào Nha

Mấy tháng sau này, việc truyền thanh bằng tiếng Tây ban Nha và Bồ đào Nha ở đài phát thanh Mạc tu khoa tăng thêm một suất nữa.

Việc truyền thanh đó phần nhiều ở trên lầu sóng điện được điều khiển có ý dành cho dân chúng các nước ở Nam Mỹ nghe.

Mới tìm thấy một con quái vật

Thấy một con quái vật thời tiền sử, dài 10 thước, nặng 40 tấn vừa mới tìm thấy ở bờ biển Girvan ở Úc. Theo các nhà chuyên môn nhận xét đó là một con xà đầu long cái, một giống vật được xem như đã mất tích từ 40 ngàn năm nay. Những người đánh cá ở làng Girvan xác nhận rằng, họ có thấy một con quái vật khác hơi xa và có cách bờ biển.

Các nhà ngoại giao Nga có thể đến dự những đêm vui ở Versailles

Các nhà ngoại giao Nga sẽ có thể đến dự những đêm vui ở điện Versailles. Từ trước đến nay mặc dầu họ cũng thích nhưng họ không có quyền rời khu vực của họ ở Paris. Vừa rồi vòng lui tới của họ được nói rộng là 50 cây số. Việc nói rộng đó cũng đã đổi với hành động của Nga đối với các nhà ngoại giao Tây Phương.

Adlai Stevenson sẽ ứng tuyển một lần nữa

Adlai Stevenson, ứng cử viên dân chủ và đối địch của tổng thống Eisenhower trong kỳ tuyển cử tổng thống Mỹ vừa rồi, thí tên ứng cử viên trong kỳ tuyển cử năm 1956. Y định đó được ông tuyên bố ở Nữu ibrick sau 6 tháng du lịch quanh hoan cầu.

Đảng dân chủ Mỹ chưa trang trải được số nợ họ mắc trong trận tuyển cử năm rồi. Từ đầu tháng 1, đảng tình ra còn nợ chừng 600.000 mỹ kim (tức 210 triệu quan tiền Pháp).

Con gái của Mussolini sắp lấy một đại tướng Nga

Bà trước phu nhân Edda Ciana, con gái của Mussolini hiện còn du lịch ở Brasil tuyển bổ vào cuối năm nay bà sẽ lấy một đại tướng Nga hiện ở Ba Lan.

Nhiều nhà báo đến phòng vấn Edda Ciana về lai lịch vị hôn phu của bà thì bà chỉ trả lời :

« Tên đại tướng là Dimitri còn họ thì tôi không thể nói rõ cho các người biết được, »



CỘC hành trình sang Hoa thịnh đốn của thủ tướng Lanier và ngoại trưởng Bidault đã hoàn lại. Mục đích cuối thăm viếng của đại diện chính phủ Pháp theo lời mời của tổng thống Mỹ là để nghe Mỹ tỏ bày ý kiến về các vấn đề có tính liên đới hai nước.

Người ta được biết rằng chính phủ Pháp đã yêu cầu Mỹ gánh trọng trách về phần tài chính cho Pháp trong việc thành lập các đài quan quốc gia Đông dương. Mỹ đã nhận lời trên nguyên tắc sẽ viện trợ thêm 385 triệu đô la, và còn đợi đến đầu năm 1954 để trình cho quốc Hội Mỹ chuẩn y.

Trong trường hợp Mỹ gánh hết về vấn đề tài chính của quân đội quốc gia B.d. thì Pháp sẽ bắt buộc phải chịu để cho Mỹ giao tiếp thẳng với các quốc gia liên kết. Nhưng trên nguyên tắc sẽ viện trợ thêm 385 triệu đô la, và còn đợi đến đầu năm 1954 để trình cho quốc Hội Mỹ chuẩn y.

Tổng trưởng tài chính Pháp, trong một cuộc hội nghị của đảng cấp tiến xã hội tuần rồi có tuyên bố : « Sự viện trợ của Mỹ sẽ giúp Pháp cố gắng để giải quyết cuộc chiến tranh ở Đông dương một cách hòa bình. Nếu Pháp bị bắt buộc phải hạn chế sự đóng góp tài chính sẽ phải tuyên bố một « chiến thuật rút lui ».

Tại hội nghị Liên Hiệp Quốc, đại biểu Hội Quốc đã đứng ra tố cáo « sự đỗ hộ của Pháp ở Bắc Phi »

Đại biểu Nam Dương cũng phản đối chính sách của Pháp ở Tuy-ni-di và Maroc. Đoàn đại biểu Pháp xác giãy má rời khỏi phòng nhóm.

Ở Việt Nam, hoàng thân Bửu Lộc từ Paris mang về sắc dụ của Quốc trưởng Bảo Đại về việc mở Hội nghị quốc gia. Trong số 200 nhân viên của các tổ chức chính trị, tôn giáo, kinh tế, nghề nghiệp... tham dự hội nghị quốc gia sẽ đưa ra một bản danh sách 20 người để Quốc trưởng chọn lấy một số thành lập phái đoàn sang Pháp thương thuyết.

Chưa biết rõ hội nghị sẽ nhóm họp nhất định vào lúc nào gần đây.

Ở Trung châu Bắc Việt, mặt trận bắt đầu chuyển động với sự sửa soạn của đòn bén. Người ta chờ đợi các trận đánh lớn lao sắp xảy ra. Không quân Pháp bắn phá những sư đoàn của Việt minh tập trung quanh trung châu cùng những đường tiếp tế giao thông từ biên giới Trung hoa dồn về đồng bằng. Việt minh cố phá rối các đường sắt và những đòn do quân quốc gia đóng. Giới quân sự Pháp Việt cho rằng V.M. nhằm vào mục đích làm lung lạc tinh thần quân đội quốc gia đang phát triển.

CỘC thương thuyết quân sự của Pháp Miền mây hôm gần đây hoàn toàn không có tin tức gì cả. Hình như có những sự khó khăn kéo dài.

Thái độ của chính phủ Miền hoảng vẫn cứng rắn.

THẾ NHÀN
(21-9-53)

CHUNG QUANH VĂN ĐỀ HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

I.— Đoàn kết để làm gì và trên lập trường nào?

KHI tôi còn ở bên Pháp, đọc các báo nói về cuộc Hội nghị các nhà "quốc gia" hay "ái quốc" Việt nam (congrès des nationalistes Vietnamiens) thật tôi không hiểu gì cả. Hoặc các ông tổ chức không biết mình muốn làm việc gì, hoặc các phóng viên Pháp không hiểu được các ông "quốc gia" muốn làm việc gì. Mà có phân chia là các ông Pháp không hiểu người Việt.

Thêm vào đó lại có hai danh từ "đoàn kết và hòa bình" (pour l'union et la paix). Tôi cũng tưởng các ông đã khai hội và đã có quyết nghị. Lòng tôi nao nao!

Khi về đến đây, một ông bạn nói lại với tôi rằng chính ông chủ xướng và có ý muốn thôi dồn phong trào đoàn kết. Ông chỉ biết đoàn kết.

Bật ngửa người, tôi tự hỏi không biết họ có ý định đoàn kết để làm gì, và đoàn kết trên lập trường nào? Vì tại sao họ lại gấp, quá gấp làm một việc quá khó, là việc đoàn kết? Tôi tin rằng các ông tham dự "Hội nghị đoàn kết" đều có thành ý và thiện chí. Tôi không dám nghĩ rằng họ có ý muốn đặt một việc rắc rối trước thời gian phải làm.

Cũng trên mặt báo này, cũng ở cột báo này, nhưng với cái đề trào phúng chờ không phải bình luận như lần này, tôi có nói với bạn đọc rằng trên đời không việc gì khó thành tựu hơn là đoàn kết, nhút là trên lập trường chính trị. Nhưng chính phủ liên hiệp (gouvernement d'union) ở các nước văn minh, nếu không có điều gì bức bách các đảng phải đoàn kết, đều tan rã dễ dàng. Và ở xú ta cũng làm được.

Đáng lẽ những việc làm vĩ đại như thế (việc đoàn kết) phải được nghiên cứu kỹ càng và phải trao đổi đầy đủ ý kiến. Nếu tôi xét không làm, thì những cuộc gặp gỡ trước đây mà "thiên hạ" gọi là cuộc Hội Nghị chỉ là những cuộc trao đổi ý kiến. Nhưng, trong chỗ trao đổi ý kiến cũng phải đặt câu hỏi để làm gì? Bằng không thì chẳng bồ ích vào đâu.

Bourg trước hiện tình nước nhà với sự khao khát độc lập, và thái bình của toàn dân, thiết tưởng không có vấn đề nào quan trọng hơn vấn đề độc lập để đem lại hòa bình.

Thêm vào đó yếu tố mới là bản tuyên ngôn ngày 3-7-53 của chính phủ Pháp, long trọng nhận neden độc lập đầy đủ của Việt nam. Và cũng do trường hợp mới này mà Quốc trưởng Bảo Đại sang Pháp để tiếp xúc với nhà đương cuoc Pháp, hứa mờ đường cho cuộc thương thuyết này mai.

Thì theo ý nguyện của dân, như báo Đời Mới đã nêu cao lập trường, Quốc trưởng Bảo Đại khi đe chon xuống đất Pháp có tuyên bố rằng Ngài chỉ tiếp xúc mà thôi, chờ nền bang giao Việt Pháp trong giai đoạn mới phải do người có tánh cách đại diện dân chúng thương thảo với Pháp.

II.— Đặt danh từ cho đúng với mục đích



TREN đây tôi có dò văn để đoàn kết. Tôi tin rằng đoàn kết là một việc khó nhứt, và phải đoàn kết trên một lập trường với một mục đích rõ.

Trước thời cuộc và trong hiện tình nước nhà, đa số dân chúng muốn những gì? Tôi tin chắc là hầu hết chúng ta đều muốn độc lập quốc gia và khôi phục hòa bình. Như vậy, công tác của tất cả các nhà ái quốc không thể đi ngoài hai điều mong mỏi ấy của đại chúng.

Mặc dầu từ mấy năm nay có lâm lỗi tuyên bố độc lập, chờ thực ra là Việt Nam đang trải qua thời kỳ chủ quyền chia đôi. Phàm nói độc lập là nói vận dụng chủ quyền, mà chủ quyền thì có một chí không thể hai được. Thế thi ta có thể đặt câu hỏi: Hội nghị để làm gì? Theo tôi thì câu trả lời không thể khác hơn câu: để cụ thể độc lập. Vì vậy mà điểm chánh sẽ đem ra thảo luận phải là: cách thức cụ thể độc lập. (Pháp có ưng cùng không ưng là một vấn đề khác).

được vân hối, quốc hội sẽ xem xét lại và chuẩn y.

Vì các lý do nói trên, Hội nghị sắp khai ở Saigon không thể gọi được là quốc dân Đại Hội, và cũng không được lấy tên là toàn dân Hội nghị. Chỉ có thể nói là Hội nghị toàn quốc. Danh từ toàn quốc ám chỉ sự có mặt của người Việt ở những địa phương lớn, như Trung, Nam, Bắc Việt. Tiếng Pháp nên gọi là Congrès National chứ không gọi được Congrès des Nationalistes, như gần đây đã nêu lên một cách lầm lộ.

Nếu là một cuộc Hội nghị của các nhà ái quốc thì thật là rất khó triệu tập, vì không lẽ có người Việt ái quốc và người Việt không ái quốc, mặc dù trên thực tế vẫn có. Sự phân biệt không thể được. Lại thêm bên kia lằn mức cũng lâm nhà ái quốc, có thể là nhiều hơn.

Theo chô nhận xét của ký giả thì chúng ta chỉ được phép gọi Hội nghị tới đây là Hội nghị toàn quốc, có mục đích rõ rệt là cụ thể độc lập. Vì vậy mà điểm chánh sẽ đem ra thảo luận phải là: cách thức cụ thể độc lập. (Pháp có ưng cùng không ưng là một vấn đề khác).

TÁNH CÁCH ĐẠI DIỆN

Dở vấn đề đại diện là việc vô cùng phiền phức. Không có đầu phiếu mà xung là đại biểu quốc dân thì tuyệt nhiên không thể được. Tuy vậy, theo hình ảnh xã hội trong mấy năm qua, với hoàn cảnh phi thường mà nước Việt Nam bị hâm vào, thì phải dựa vào cái gì "thực tại" mới giữ được tánh cách đại diện.

Mà cái gì thực tại? Nếu không phải là những nhóm tôn giáo và chính trị có tò chuc phản nào và đã sẵn thân trên trường tranh đấu từ 8 năm nay. Lấy cái đó làm trục, rồi cho xoay qua những nhóm, dù nhỏ đi nữa, và những ngành

Sau đó, ký giả có dịp hầu Ngài một lần tại Villefranche và một lần tại Saint Germain en Laye (gần Paris) ngay sau khi Ngài tiếp chuyện với Tổng thống Auriol và nhiều nhân viên chính phủ Pháp, ký giả có nhẫn mạnh trên sự cần thiết triệu tập một Hội nghị các đại biểu của các đoàn thể quốc gia. Về mặt nguyên tắc Ngài đã ưng thuận từ trước khi sang Pháp và khi Ngài đến nước Pháp là đã quyết định rồi.

Đây là trường hợp mới cho các nhà ái quốc có chí tranh thủ độc lập và hòa bình. Có lẽ vì cái trường hợp mới này mà có sự rộn rịp về cuộc hội nghị toàn quốc,

Đã từ lâu, từ khi Quốc trưởng Bảo Đại về nước, ký giả có đưa ra vấn đề triệu tập quốc kế hội nghị. Khi chính phủ Bảo Đại đầu tiên thành lập, ký giả có viết một bản kiến nghị cho các ông bộ trưởng Việt Đoàn đệ trình lên. Lúc bấy giờ là "quốc kế hội nghị", mà bấy giờ lại khác. Bấy giờ phải là hội nghị cụ thể độc lập (hoặc tăng cường độc lập), hay là hội nghị dân nguyên.

Đưa ra hai danh từ trên, ký giả xin đặt vấn đề đoàn kết trên lập trường đặt lại vấn đề với Pháp với mục đích cụ thể độc lập, được coi như là điều kiện khởi phục hòa bình trên lãnh thổ Việt nam.

nghề nghiệp. Như vậy là ta sẽ có ngay hình ảnh xã hội trong lúc này. Nhân sĩ mà xưa nay ta quen gọi là trí thức sẽ đứng vào hàng nghề nghiệp.

Đây tôi chỉ đưa ra nguyên tắc, chờ không luận tột độ. Điều mà ta nên can đảm nhận là không phải học giỏi mới làm nên việc. Xưa nay những người làm nên việc là những người dám làm, dám lãnh trách nhiệm, dám sẵn bước trước thời cuộc, không lùi bước trước biến cố.

GIẢI QUYẾT VĂN ĐỀ ĐỘC LẬP LÀ ĐƯA VIỆT NAM QUA GIAI ĐOẠN MỚI

Từ khi ký kết hiệp ước 8-3-49 và hiệp định Pau (1950) tới nay, con đường chính trị của Việt Nam là con đường thỏa hiệp nhỏ, và cũng là thời kỳ thiệt thi chính trị chủ quyền chia đôi. Vì vậy mà cuộc điện ở Việt Nam không thể cải thiện.

Bắt đầu ngày mai, khi mà tự ta vận dụng chủ quyền quốc gia, là ta bắt đầu một giai đoạn lịch sử mới: giai đoạn lãnh trách nhiệm để rồi cùng các nước bạn quyết định các hiệp ước tay đôi.

Giữa ta với Pháp, ta không quên rằng Pháp còn quân đội Viễn chinh trên đất nước ta, và đồng quan của Pháp còn đang gánh gồng đồng bạc của ta.

Những điều khó khăn cho phái đoàn thương thuyết có lẽ không còn thuộc phạm vi chính trị tron, mà sẽ trực tiếp phát sinh trong những vấn đề kinh tế, lý tài và quân sự.

Người có trách nhiệm xem xét nền bang giao giữa Pháp Việt cần cẩn nhắc kỹ lưỡng lại với hại và cẩn thận xét hình ảnh xã hội trong mấy năm qua, với hoàn cảnh phi thường mà nước Việt Nam bị hâm vào, thì phải dựa vào cái gì "thực tại" mới giữ được tánh cách đại diện.

Bó là lời tuyên bố của sứ giả đại diện Quốc trưởng nói về cuộc Hội nghị Toàn Quốc này mai.

Nghĩa là rồi đây dân chúng sẽ được phát biểu ý kiến, và không phải bỏ huỷ.

Trật một bước sẽ đưa ta đi xa ngàn dặm.

Thắng một nguyên tắc sẽ dẫn ta tới chỗ thành công.

TRẦN VĂN ÂN



CÙNG CÁC BẠN XA GẦN

Trong lúc tôi vắng mặt, không được xem xét tường tận về nội dung bài vở trong bài tờ Đời Mới và Tin Mới, như có điều sơ sót xin các bạn lượng giải cho.

Rất mong!
TRẦN VĂN ÂN

CÙNG CÁC ĐOÀN THỂ QUỐC GIA VÀ BẠN ĐỜI MỚI

Bạn Trần-văn-Ân, đứng trên lập trường dân tộc, có lời yêu cầu các đoàn thể quốc gia và bạn Đời Mới cho biết ý kiến về lập trường của bạn trong sự giải quyết vấn đề Việt-Pháp; lập trường của bạn Trần-văn-Ân đã nêu trong những bài đăng trong Đời Mới.

Đề có thể đóng góp phần hiểu biết với Phái đoàn thương thuyết, bạn Trần-văn-Ân có ý muốn tham gia Hội nghị Toàn Quốc; nhưng điều kiện tham gia là phải đại diện đoàn thể, mà hiện nay bạn Trần-văn-Ân chỉ có cảm tình với các đoàn thể chứ không phải là nhân viên của một đoàn thể nào.

Vì lẽ ấy, trong trường hợp có đoàn thể tán thành lập trường của bạn Trần-văn-Ân, bạn sẽ sẵn sàng cộng tác để tranh đấu cho quyền lợi chung của dân tộc. — ĐỜI MỚI

Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

TỪ ĐỘC LẬP ĐẾN TỰ DO

"... ĐÁN" Y CẦN PHẢI ĐƯỢC PHÁT BIỂU

Quốc dân phải được tự do bày ý kiến, không những về nội dung những vấn đề sẽ đem ra thương thuyết mà cả về sự tuyên ly những nhân sĩ được ủy quyền đảm phán».

Bó là lời tuyên bố của sứ giả đại diện Quốc trưởng nói về cuộc Hội nghị Toàn Quốc này mai.

Nghĩa là rồi đây dân chúng sẽ được phát biểu ý kiến, và không phải bỏ huỷ.

Trật một bước sẽ đưa ta đi xa ngàn dặm.

Thắng một nguyên tắc sẽ dẫn ta tới chỗ thành công.



VỤ ÁN ĐỒNG BẮC Đ. D.

TUẦN rồi, Ủy ban điều tra của Thượng nghị viện Pháp về vụ buôn bạc Đ. D. tiếp tục nghe ông Jacques Despuech tác giả cuốn sách "BUÔN LÂU ĐỒNG BẮC", cựu nhân viên của sở Hải quan Saigon, xác nhận và đưa ra thêm những người và việc ám muội trong công cuộc lăn ăn phi pháp này.

Theo lời khai của Despuech thì người ta càng thấy rõ thêm là lầm kẽ tai to mặt lớn chủ mưu trong vụ buôn lậu này:

Và tờ chúc của bọn buôn lậu này còn kiêm cả thủ tiêu, ám hại những người biết bí mật của chúng nữa.

Theo dõi vụ này, qua các báo xuất bản tại Ba Lai, người Việt cũng phải bị mủi lại.



ÉP DUYÊN

BẢN vở vẫn đề độc lập của VN., trạng sư Nguyễn đặc Khê có viết: "Có người Việt rất lấy làm tức giận BÌ XEM là BÌ PHÁP và bị nghi ngờ là chia rẽ KHI ĐỜI MỚI MỘT NỀN ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN CHO XỨ SỞ. Cố người, gần đây đã viết: "Tại sao các bạn Pháp cũ chung ta lại cư xử như những người chồng bị lừa dối?" Tác giả câu trên đây đã viết rất hợp lý. Các ông hay thù tự đặt mình vào địa vị của chúng tôi, địa vị của một người vợ không muốn bị anh chồng có tánh chiến tố cáo mình những tội ác mà mình không hề phạm đến. Đó thật là điều chẳng ém đệm chút nào."

Sự mặc cảm « bị mọc sừng » của Pháp có lẽ là bởi ảnh hưởng chủ quan của xí sứ đã nói tiếng về « mọc sừng ». Còn trạng sư Khê thao về luật pháp chắc cũng biết rằng nam nữ bình quyền thì người chồng ghen báy, hoặc người vợ bị ép duyên, bị cưỡng bách tình yêu là có quyền... ra tòa ly dị.



BÌA BIỂU PHÁP BỎ PHÒNG NHÓM

TAI hội nghị Liên hiệp Quốc, đại biểu Hội Quốc và Nam dương đứng ra tóm công kích liệt chính sách của Pháp ở Bắc Phi.

— « Việc Pháp đối bộ Bắc Phi là một sự lăng nhục nhân cách của loài người. Các dân tộc có một dì vắng oanh liệt ở trên lãnh thổ này ở trong một tình trạng nhục nhả mà các cường quốc tự phong đều lâm ngao ».

Ngoại trưởng Hội còn tố cáo Pháp đã bắt cựu Quốc vương Maroc làm em tình nhân chính phủ ở đảo Corse.

Đại biểu Nam dương thì xác nhận rằng tình hình ở Tuy ni di và Maroc chẳng có gì thay đổi khác từ một năm nay, và hiện thời đang có một sự hâm mộ chiến công khai ở Bắc Phi. Vẫn yêu cầu hội nghị thi hành các biện pháp thực tiễn về vấn đề này chứ đừng có bắn cãi suông.

Đoàn đại biểu Pháp có mặt ở phòng nhóm đã xích cặp bộ di. Nói ra sao cho xuôi bát giò?



11

TRÊN ĐƯỜNG LỬ THÚ

NGHỈ HÈ Ở PHÁP

Paris-Nice

III

HÔM nay trời tốt. Cái « bộ mặt » mùa hè của Paris bộ ra rực rỡ. 7 giờ bạn tôi đã mang xe đến nhà hàng. Tôi còn chưa xong.

9 giờ chúng tôi bắt đầu ra cửa Orléans. Trên con đường Lyon, xe Citroën chạy thẳng. Toàn bộ chỉ có 3 người trên xe; thiếu phụ nữ, dù đàn ông. Đường tốt, cảnh đẹp chẳng khác nào « dụng ý » rủ người lữ thú, mời khách đi đường bộ hơn đi đường không trung. Xe chạy mau, vẫn không thấy mệt. Nhìn cảnh không mỏi mắt, chuyện trò quên thời.

Lia khói Paris độ 200 cây số ngàn. Đột nhiên « bùng », nước bốc lên trước đầu máy. Chúng tôi ngừng xe. Mới hay là ống cao su dẫn thủy bể. Bèn là có duyên cơ; tìm ra là nước sôi cao độ. Bạn nên để ý rằng chúng tôi còn trên đường trót ngán cây số. May là bạn tôi có phòng trước từ lúc nào rồi có mang theo hai ống dự trữ. Thay xong, chạy và chạy. Nước sôi. Ngừng xe xem lại: radiateur nghẹt, nước vận chuyển không thông. Nghỉ một lúc, nước bớt sôi, chạy nữa, chạy tìm garage.

Trên đường vắng xe chạy, tối xấu, lón nhẹ, có dấu hiệu: keng, Phò lang sa, Ý, Đức, có cả xe tì hon hai ngựa. Có xe chật người, có xe chỉ có một cô lái, hay một ông « đi săn » bạn gái. Chúng tôi than: chờ chỉ được « bờ túc » hay biết mấy!

Đến garage, một ông lão 76 xuân thu, có ở lâu bên nước Việt. Ông dạy: trời hè nóng nực, các « con » chạy chỉ mau lầm vạy. Nước sôi là tự nhiên chờ có gì đâu, chạy chậm lại đi.

Đi, chúng tôi đi, sau khi thay nước. Không đầy 20 cây số, hơi nước sôi bốc lên ngon ngọt. Ngừng lại, thi phen này vì không nô nức ống cao su hơi nước quá mạnh tung bên gốc « radiateur ». Rồi lòn. Phải hàn thủng nước, mà làm sao chạy tới garage gần đó? Lấy vải đắp, nghĩa là làm cản vỉ túng thế, nhưng mà qua 5, 7 cây số là phải xin nước. Đây, bắt đầu giải đoạn xin nước, xin dọc theo đường, và đồ nước tới Marseille.

Garage thứ nhì. Một anh thợ trẻ bảo phải súc thủng nước, bằng không thì vỏ chay mua nước potassium đồ vỏ thủng nước, chạy ít chục cây số thay nước. Làm theo lời anh thợ Quả là thủng nước do,

dơ lâm. Tôi quên nói với bạn rang, xe của chúng tôi đi là con trâu già, bạn tôi lại là người lam lũ, quá bạn, không thì giờ, không tiền lam cho xe tốt và « khoẻ » hơn.

Cũng không yên rồi, thủng nước vẫn sôi, vẫn tung hơi bên góc. Chạy thêm một độ đường nhờ garage hàn. Hàn và thay nước xong, chạy nữa. Chạy không bao xa, hơi nước bốc lên. Lại nhờ garage hàn; lần này kỹ hơn; chẳng những thế còn đồ thuốc bột súc thủng nước. Cần thận chúng tôi xin hai cái thùng không 2 lit để đựng nước.

Từ đây trở đi về tới Marseille, mỗi 20 cây số là đồ nước một lần, xe thì chạy 70 mà thôi. Bạn nghĩ coi có bực người không! Chúng tôi 3 người đều là tay biết lái xe và cũng khéo phản công. Có một điều này, tôi muốn bạn để ý, là đọc theo lối, mỗi chỗ nhỏ đều có « station service »; đi trên các con đường nước Pháp bạn không sợ nguy vi thiêú sang; thêm nữa, người đi đường ở xứ Pháp rất sорт sang đối với xe bị « ăn bánh » (panne).

MÂCON, QUÊ HƯƠNG CỦA LAMARTINE

DOAN đường từ Auxerre tới Mâcon rất nguy nga. Con lộ quốc gia băng phẳng và sạch sẽ vỏ cùng. Chúng tôi không gấp chạy. Từ từ xe tiến. Phong cảnh đẹp như cô gái kiều lệ mặc y phục nhiều màu. Bạn tôi là người ở Pháp lâu năm cũng chịu rằng nhìn không mỏi mắt. Dứa em lao động cũng đi với chúng tôi tự hỏi người ta quét đường lúc nào mà không thấy một cọng rác.

Mãi nhìn cảnh đẹp, cây cỏ đua tươi, hoa quả nhiều màu, trời tối dần không hay.

Chịu giờ tôi chúng tôi vào Mâcon. Tôi muốn dành một đoạn riêng cho « buổi chiều Mâcon », bởi vì không những nó nhắc bạn nhớ thi sĩ Lamartine với nàng Elvire, hay với cô Graziella, hay với bài « Le Lac », mà nó còn để cho chúng tôi một kỷ niệm vui vẻ, say sưa tại xứ này.

Tìm nơi ăn chiều, chúng tôi vào một tiệm ăn nô, cũng như vào các tiệm ăn khác. Chiều nay không có mấy người khách, để giữ cho không khí nhà hàng khỏi có vẻ lợi lão.

Đêm mát lạnh, còn 100 cây số nữa đến Lyon, xe chờ ba chúng tôi rồ máy.

KỶ TỐI: Auto Stop : xe cộp

ĐỜI MỚI số 78



Sổ tay của một bạn gái Việt

ĐI DỰ HỘI NGHỊ HÒA BÌNH

của HỒNG THU

đến vấn đề hòa bình ở Việt Nam.

Hòa bình! Hai tiếng đầm thầm ấy, đến bao giờ xử sở yêu qui của tôi mới được trông thực hiện?

Tôi chân thành cầu mong chóng chấm dứt cuộc chiến tranh thảm độc nhất ngày nay trên trái đất, mà dân chúng Việt Nam đang phải chịu đựng.

Ngày 23-8, hội nghị bỏ phiếu chấp nhận những Chi nhánh mới, trong ấy có Chi nhánh Việt Nam và Đức được chính thức công nhận.

Ngày 24-8 bàn về sự cải tổ biến chương Liên Hiệp Quốc vào năm 1955.

Ngày 25-8 bàn về việc mở mang các nước chưa được khai thác.

Ngày 26-8 Nói về vấn đề chiến tranh lạnh, tôi đã đem tất cả tấm lòng chân thành ra ngõ cùng mấy chục đại biểu các nước trên thế giới. (1)

Ngày 27-8 tất cả đại biểu của hiệp hội nghị sĩ và đại biểu của phong trào hòa bình đều nhóm lại để biểu quyết các vấn đề.

Tối hôm ấy dân thành phố Copenhagen mời riêng các phái đoàn Nhật Bản, Ấn Độ, Cao ly, Tích Lan và Việt Nam đến Đại học đường thủ đô Đan Mạch nói chuyện.

Sau khi đại biểu các nước lần lượt nói xong, tôi được mời lên diễn đàn.

Đại biểu Việt Nam mà gọi đến cảnh đất nước đang sống trong vòng lửa đạn với bao nhiêu thanh niên ưu tú gốc ngã ở chiến trường, tôi lên tiếp lời, mượn điệu nhạc xưa sô gợi đến những sự mong chờ của người dân bà trong thời chiến tranh. Bài « Hồn Vọng Phụ » tôi hát, không ngờ đã được thính giả tán thưởng nồng nhiệt.

**

DIỀU làm cho tôi cảm động nhất qua các buổi hội nghị, là tên Việt Nam được nhắc nhở đến với đầy cảm tình của các đại biểu ngoại quốc và trong dân chúng Copenhagen. Tôi đi đến đâu cũng được đón tiếp với nhiều thiện cảm.

Trên thế giới hiện thời, chỉ còn có xô sô ta đang chịu cảnh đau thương của chiến tranh.

Báo chí ngoại quốc tường thuật về cuộc hội nghị này cũng nhấn mạnh

(1) Bài diễn văn « CHIẾN TRANH LẠNH » đã đăng ở ĐỜI MỚI số 78 tuần rồi.

« Thực là một cái vinh diệu chung cho cả phụ nữ thế giới.

« Những riêng về phụ nữ phương Tây của chúng ta, chúng ta lại đã đồng đến một thành kiến thứ ba nữa là: người phương Tây văn minh, tiến bộ hơn người các xứ khác mà họ cho là lạc hậu, rồi mang danh nghĩa của



Bà HỒNG THU
cùng viên Tổng thư ký Phong trào
Vận động Hòa - Bình Thế Giới

CẢM TƯỞNG CỦA MỘT ĐẠI BIỂU Y đối với tiếng nói của đại biểu Việt

của bà FERNAND,
giáo sư phân tâm học

thành kiến này, họ mới di chinh phục các dân tộc khác.

« Thế mà hôm nay ta thấy gì?

« Ta thấy người phương Đông mà chúng ta cho là lạc hậu lại đưa ra những tư tưởng mà chúng ta phải tôn kính. Vì đó là những tư tưởng của những nhà hiền triết.

« Thế thì có phải thành kiến thứ ba cũng bị đánh đổ nốt không?

« Đúng về phương diện làm con người, tôi rất hài lòng và rất sung sướng được trông thấy 3 cái thành kiến ấy chỉ trong giây phút đã bị đánh đổ không phương trở lại được. Chính ba cái thành kiến ấy đã ngắn trỏ con đường tiến hóa của nhân loại.

« Hai thành kiến trước ngắn con đường của phụ nữ.

« Còn thành kiến thứ ba ngắn cần sự giải phóng của hơn một ngàn triệu người ở Á Châu và Phi Châu. Nay cả ba đều bị đánh đổ rồi thì tôi là người mến yêu nhân loại làm sao lại không vui mừng được.

« Diễn giả trước tôi ý muốn kinh phục người phương Tây, mà thật ra chính là người phương Tây phải kinh phục người phương đông đó...».





ĐỨA TRẺ BƠI VỐ

(của họa sĩ Hsin-Po)

Trong lúc vẫn nghệ ở đó thành đang có một sự chuyển hướng, mặc dầu sự chuyển hướng ấy chưa được rõ rệt, mạnh mẽ vì lối đi cũng chỉ loanh quanh trong mây thành phô nhỏ hẹp. Thị nhân đã bắt đầu cởi mở những ràng buộc cho thơ để cho thơ tiến kịp cuộc sống mới của dân tộc. Vài tác phẩm về nhạc văn cũng phản ánh được không khí vui sống đang lên, ca ngợi được làn sóng dân tộc đang tiến tới, nhưng ngành hội họa ở thành hình như vẫn giữ chỗ nắm cách đây đã mười mấy năm, nghĩa là rất ít thay đổi từ đê tát, nội dung đến hình thức.

Mà hội họa cần đóng một vai trò rất quan hệ trong mọi cuộc thay đổi. Tác giả sau làm tài liệu này gởi đăng **Đời Mới** không ngoài ý muốn hiện bạn đọc và nhất là các bạn đã phung sự về ngành hội họa thấy rõ vai trò của họa sĩ nước láng giềng trong cuộc cách mạng vĩ đại của nước họ.

I

MỘT nhà đại cách mạng, khi bàn đến hội họa có nói: « Bièmes khởi hành của chúng ta là phải nhiệt thành phục vụ hàng hải dân tộc ». Ngành khắc ở Trung Hoa hăng hái và nhiệt tâm đã phục vụ dân tộc. Không phải bắt ngờ mà ngành khắc đã chiếm địa vị cao ấy ở Trung Hoa. Dã sinh dẽ trong dân chúng và hiểu rõ dân chúng, nghệ thuật của một nước có một nền văn hóa tinh tế như không vượt khỏi ngưỡng cửa những túp lều tranh của người nông dân hoặc ngôi nhà tồi tàn của người thợ.

Ngành khắc trở nên cột trụ tinh thần cho lý tưởng và cho việc tuyên truyền cách mạng, chống với sự đe nẹn, tham gia vào việc giải phóng đất nước, giúp vào việc kiến thiết xí nghiệp và trên đường đi, xây dựng căn bản thêm cho cuộc cách mạng nghệ thuật.

Trong mọi thời kỳ, trừ thời kỳ thuộc về ngẫu tượng, giáo hay thiêng chúa giáo, hội họa dành riêng cho một lớp người

NGÀNH HỘI HỌA BÌNH DÂN

trú thể trong xã hội, sống cách biệt với dân chúng. Trái lại, từ lúc phát sinh đến nay, ở Trung Hoa cũng như ở Pháp, ở Ý hay ở Đức, ngành khắc với sự định nghĩa của nó đã lôi kéo được một số đông khán giả.

Khắp các nước trong thời kỳ mà dân chúng nỗi dậy, cũng không phải bắt ngờ khi thấy sinh sôi này nở một số tranh vẽ đi theo với dân chúng tay cầm khi giới.

Thời Trung Hoa cổ, các tảng lũ, thi sĩ cũng vẫn dùng ngọn bút lông đó để viết, để vẽ, để tô điểm lên mặt giấy hoặc nền lụa. Suốt 15 thế kỷ ròng, hội họa chỉ là nghệ thuật chiêm nghiệm, tinh nghịch. Mãi đến thế kỷ 11 và 12, chim chóc bồng hoa, cá, và cả những bức chân dung được duyên dáng tô điểm trên những thảm lụa hoặc các bức bình phong thêu.

Trên mặt sứ để cũng có bướm ong, có chuồn chuồn, có hoa sen nở trong khung cảnh cực kỳ nên thơ, có cầu uốn khúc bắc qua mặt nước... Dần dần, hội họa lấy đề tài quanh triều đình nhà vua, thu hẹp chân trời lại. Thế kỷ này qua thế kỷ khác, hội họa mất hết cả tính cách tự nhiên trở thành một nơi dồn ép tất thảy các công thức, hóa thành một thứ bút chì, cũng để tái ấy lập lại kỹ thuật đã có sẵn. Ngành khắc làm tròn một sứ mệnh khác.

Ngành này xuất hiện rất sớm ở Trung Hoa. Vào cuối thế kỷ thứ 15, tranh khắc trên gỗ xuất hiện ở Bourgogne, cách trước đó bốn thế kỷ, ở Trung Hoa đã có xuất bản những bản khắc gỗ về tranh tết lễ. Ngành khắc và việc in sách cũng ra chào đời cùng một ngày cũng như chữ viết và hội họa. Việc khắc lén gỗ dần dần cũng nhường chỗ cho việc khắc lén những tấm bia đá. Nghệ thuật này xét ra cần thiết cho các tảng lũ đã tìm hiểu cách khắc hình lên mặt đá. Những bức tranh có tính cách quý giá bánh trưng mau lẹ và được mọi số đông quần chúng ham thích.

Rồi hội họa không những chỉ to diễn tác phẩm kiệt tác về văn chương còn to vẽ cho những truyện ngắn, những tiểu thuyết trinh thám. Hội họa nằm trong trạng thái xuất thân nhập hóa, im lìm, những bức thủ án họa lại làm tròn nhiệm vụ trung tiếp và hữu ích.

Cũng như những hình vẽ trong các tiểu thuyết sau này trong sách Phật, ngành khắc dồn với đời sống của dân tộc Trung Hoa. Ở trong nước, kinh trường chiếm một địa vị quan trọng, các lớp kinh được dựng khắp nơi thôn xóm, các hình vẽ trong sách đưa một tiếng nói mạnh mẽ, kích thích dân chúng, tác động cũng như diệu bộ của diễn viên trên sân khấu, đưa ra một sức

mạnh anh hùng ca, phản chiếu được nỗi ám ảnh của những thế kỷ dưới thời phong kiến dường không khi giết chóc, những trận tàn sát nhau, những vụ sát nhân ghê gớm. Với tinh thần hiện thực và dã kích sâu sa, các bức tranh không dếm xá đến việc châm biếm hời hợt, một sự trái ngược rõ rệt, hội họa xây dựng một cách éo lả tựa như mặt nước hồ ao im lìm không gợn sóng, thoai thoải như một thân cây, và những bức tranh khắc vò danh lợi lột tả được giọng máu tuôn chảy dưới thời kỵ phong kiến và những lần bị hung kịch trong dân chúng.

Khoa học đòi hỏi một sự ăn đúng nhau, những bản khắc cũng đưa ra được kịp thời. Ngành khắc đi theo với những bài của các nhà bác học về những pháo đài, pháo họa cần thận loại vật, cây cối, đá và khỉ giới.

Nghệ sĩ cần phải có kiều mẫu. Nhìn trong sách có hình vẽ, họ bắt chước tờ mẫu, bắt chước vẽ.

Đến thế kỷ 17 xuất hiện những bản khắc màu, nghệ thuật này tuy cò lò nhưng phong phú, tinh xảo.

Những hình ảnh về đạo giáo với màu sắc sặc sỡ được treo trong nhà dân chúng và trong các đèn dài. Những bức vẽ này được in ra nhiều không dếm được. Hàng ngàn nghệ sĩ và thợ học nghề khắc, một nghệ thuật mà người thợ in cũng đóng góp kẽ từ giấy in màu mè do tay anh đưa ra với màu sắc đậm hay nhạt tùy ở anh trang trại.

Đến thời kỳ những bản khắc bỏ những lề luật còn rời rạc.

Dân chúng nỗi dậy, tranh đấu giải phóng, luôn luôn chọn ngành khắc để làm sống mãi hình ảnh của một thời oanh liệt. Không phải chỉ vào đầu thế kỷ thứ 19 mới có những bức tranh của Goya, cũng không phải năm 1848 mới có những tranh lít-lô của Daumier hay những bức tranh trong trận chiến tranh năm 1870. Ở Ba Lê, vào thế kỷ thứ 16, trong những tiệm ở đường Montorgueil gần Halles, sau này trong những cửa hàng nhỏ ở đường Saint-Jacques đã có từng nhóm

GIANG TÂN sau tám
(Xem tiếp trang 32)



ĐỜI MỚI số 78

HUY hoàng... Sân lạn... Mê hồn... Bao nhiêu hình dung từ tỏa ra như những vì sao sa, làm choáng mắt các bạn thân của anh Tư. Và đồng thời cũng bao vây các bạn thân của anh Tư. Làm cho họ sa lầy trong vùng bùn lỵ ái...

— Vì sao vậy, thưa các anh em?

Giọng anh Tư lúc phấn khích sảng sảng, lúc hoài nghi mai mỉa, lúc mũi lồng âm u:

— Vì diễn viên chúng ta đã đầm đuối trong vực thẳm lỵ ái hay nói cho đúng, là chúng ta, nhất là các anh các chị diễn viên nổi tiếng (?) đều được quần chúng thời phong lèn to quá, thành thử, trừ một tối thiểu số, ra thì ai nấy đều dương dương tự đắc cho mình là gồm là ghê lầm... khi được công chúng hoan nghênh. Được hoan nghênh là vì chúng ta đã diễn nỗi những vở... « huy hoàng, sân lạn, mê hồn » và những gì gì nữa đó. Say thành công là hợp lý, là chính đáng lắm. Song, hồi những ai là hạng người không muốn tự mình lừa bịp mình! ta hãy bình tĩnh mà tự kiểm điểm xem, trong đời nghệ sĩ của ta, ta đã diễn được những vở nào thật « ra trò » thật « ra hồn » chưa?

Đoàn Sơn ca ngọt ngào nhau, sương sùng, bén lèn. Tiếng anh Tư ngọt dịu;

— Tôi xin cung kính nhắc lại lời của một người anh cả: « Đồng chí hỏi tôi có thỏa mãn với nghệ diễn viên không ư? » Có chứ. Vì suốt một kiếp kéo ta, tôi đã thủ được một vài vai « ra gì lầm lầm », song toàn là nhân vật trong các vở kịch cờ thoi. Còn trong kịch mới, tôi tự hào là « cảm » nỗi một vai « ra mè » ở trong Lôi vũ, dạo 1945-46 ấy mà, nhưng mới đây nghe nói Tào Ngu, tác giả Lôi vũ, lại di « ly dị » với kịch bản xuất quỹ nhập thần kia mất rồi (vì cho vở đó không được sát thực tố: vở đó mắc bệnh « đại khai không sai », bệnh « phỏng chừng ») nên nói thật là chán thành với đồng chí, sau ba chục năm lặn lóc trên sân khấu cải lương tôi vẫn còn hậm hực là vì cải lương chưa sản ra được kiệt tác nào: cải lương chưa có vở kinh điển. Mà đã không có vở kịch diễn thì cải lương khó mà có được giá trị lịch sử, nghĩa là « nó » không vào được lịch sử, nó không « thọ » đâu».

Các bạn anh Tư râu râu ngó nhau. Không khí dường mâu tang tóc. Nhưng anh Tư đã với « lên giàn cót » anh chị em đồng thuyền bằng một câu son sắt:

— Cải lương đã thành một giá trị lịch sử rồi, các đồng chí ạ. Chúng cứ là, trong cuộc thử thách vĩ đại của dân tộc, về mọi mặt kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, luôn mười năm nay chúng ta đã thực nghiệm, đã « đánh giá lại » tất cả mọi giá trị cõi truyền thi, riêng về đất sân khấu, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy, qua một giai



* của HÀ VIỆT PHƯƠNG *

đoàn Tuồng, Cheo và Cải lương nữa, bị lén ăn là « lạc hậu, phong kiến, phản động » lén ăn oan thi gần đây, một cán bộ phụ trách văn nghệ ở bên kia dập cầu, giữa lúc ngồi « xử án các vở ca cải lương », đã rùng mình trước cảnh Trương quản Thụy gấp Thời Oanh Oanh (trong kịch bản « Mái Tây Hiên ») mà tâm sự cùng tôi: « Cậu ạ, lý trí minh thi phản đối cái mầm họa lảng mạn « cầu ra phỏng dâng » này, nhưng cậu xem kia kia... »

Tôi nhìn vào mặt « con người cán bộ ấy », rồi tôi lướt qua nét mặt của khắp cả cái lớp người « trung kiên » kia thi, thưa các đồng chí, tôi đã thấy gì?

Một tiêu đồng, thường thủ vai Lý Na Tra (thay Bich Thuận) « dâng » anh Tư một ly nước cam nguyên chất. Giọng anh lên bực « Rê đại thanh »:

— Tôi thấy... « ngọt đên khi tố khi mờ, khiến người... » mà đây toàn là hạng chiến sĩ trung kiên cả — thầy thầy đều ngày ngắt. Khiên cho anh cán bộ của tôi phải hạ câu quyết nghị: « Phải giữ ca cải lương: « nó vào » nhân dân rồi, anh ạ. Ta lấy nó làm phương tiện, làm « cỗ xe » chờ trướng mới. Mà « nó vào » nhân dân thì tức là « nó vào » lịch sử rồi, còn gì nữa, các đồng chí?

Lần đầu tiên, khuôn miệng chử nhật của anh Tư phác mạnh một nét chênh chêch. Dụng hạ xuống cùng « Rê tiêu thanh »:

— Thực vậy. Ca cải lương đã có một số vở đã xứng đáng là những vở tương đối có giá trị lịch sử, vì vở đó đã « vào » nhân dân, nghĩa là rung động, nghĩa là vở « hình trung đã cảm hóa » nhân dân, rất sâu xa rồi. Đến đây cần lại phải sửa chữa lại một diêm lệch của lịch sử văn nghệ: tại sao người ta nòng canh chỉ nhớ đến một « Hồn bướm mơ tiên » mà người ta lại quên một « Mái Tây Hiên »?

Người ta đây là nhà phê bình viết sử văn học. Tại sao người ta nhắc đến một « Con đường cõi » của N.C. Hoan mà

người ta không tinh đến một « Những kẻ vứt đi » của Lê hoài Nở? Lỗi lầm đó, rồi đây ta sẽ bàn tới. Vì, **Mái Tây Hiên** tai hại cũng chẳng kém gì **Hồn bướm mơ tiên** tai hại trong việc giáo hóa thanh niên, xui họ rơi vào hố truy lạc tinh thần. Và **N.K.V.D.** cũng gây nỗi một phần nỗi cách mạng, nếu không hơn thì cũng ngang với G.D.C. Bây giờ, tam đồng dẫu ngoặc mà nhận rằng: Ca cải lương đã sản ra nỗi một số rất ít tác phẩm kinh điển rồi; nghĩa là « nó » dụng lén được một số nhân vật dien hình của thời đại (thời đại bán phong kiến, bán tư sản, thời đại nô lệ đại tư bản)...

— Như vậy thì khoái lâm nhỉ?

Hiền hoà đưa mắt trả lời cô em út trong đoàn, anh Tư nhẫn nại:

— Khoái chí. Nhưng nên nhớ là chính anh Tư Choi và anh Tư Trang đang lo hết sức cho tiền độ cái « nghề » của chúng mình đấy: thiêu vở.

Anh Tư « chung em » kiêng góp ngó qua những mái tóc xơ xác, mà « nói với lịch sử » rằng :

— Hồi hởi ! những ai là đồng hội ! hãy ráng uống nước lă mà sáng tác đi, nếu các bạn muốn cứu sống cho nghề đang lâm cảnh tắc hậu... Các đồng chí, Nghề chúng ta đang ngắc ngoài vi, ngày thơ mà nhận rằng : Nghề chúng ta với vi với chiến sĩ: với chiến sĩ vì thiêu lòng tin ở nghề (nhủ anh Cả Tư Choi của chúng ta). Vậy thì điều cần nhất cho việc cứu nghề là lòng tin : Có tin tưởng thì mới sáng tác... ra trò được... Vì sáng tác đã là chuyện khó ; mà sáng tác Văn Nghệ lại là chuyện khó hơn : trong Văn Nghệ, sáng tác kinh lại là khó nhất.

— Vì sao vậy, thưa anh ?

Tia mắt sáng của « người anh » sưởi ấm lòng em nhỏ, trong khi từng ám thanh mịn màng ve vuốt lòng các em :

— Vì muốn một vở kịch ra trò phải có đầy đủ bốn thứ giá trị sau đây : Một là giá trị xã hội hay là giá trị chính trị cũng thế ; hai là giá trị ngôn ngữ hay là giá trị đẹp mắt ; ba là giá trị kịch tính hay là giá trị lý tưởng ; bốn là giá trị văn chương hay là giá trị... « hay quá ! » theo đúng lời phê phán của khán giả

(xem tiếp trang 28)



TINH THẦN PHIM VIỆT NAM

của Hoàng thu ĐÔNG



CHÚNG ta đã xem những phim Ý, Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Mè tay cơ, Đức, Nhật và đều nhận thấy rằng phim giá trị của mỗi nước nói trên đều mang riêng bản sắc đặc biệt của từng dân tộc. Nhất là phim Ý, từ sau chiến tranh thứ hai, đã nổi bật trên màn ảnh quốc tế, vì ấn tượng riêng biệt và tính chất xã hội của nó.

Các nhà làm phim Việt Nam cần ý thức về các điểm đó trong khi xây dựng phản ánh được đời sống thực của dân chúng nước họ, của con người hiện đại nói chung.

Và phim Ý đã đạt tới mức nghệ thuật vì đã nói lên được tiếng nói thực tế.

Có người cho rằng qua bao nhiêu đau thương của phát xít của chiến tranh, tinh thần dân tộc Ý đã biểu hiện tất cả sức mạnh sáng tạo lên trên màn ảnh, nghệ thuật đại chúng nhất.

Cũng như có người bảo là mặc dầu đầu hàng không điều kiện sau hai quả bom nguyên tử nổ tung trên đất nước mình, tinh thần dân tộc Nhật vẫn tỏ ra bất khuất trước kẻ chiếm đóng, ở trong phim Rhasomon.

Bánh giá một cuốn phim, ngoài kỹ thuật dàn cảnh, quay phim, biểu diễn... không ai có thể chối cãi rằng phần tinh thần quyết định lớn lao hơn hết. Nghĩa là cốt chuyện phim phải chứa đựng một giá trị. Mà giá trị đó là dân tộc tinh.

Nhiều bằng chứng về điện ảnh ngoại quốc đã cho chúng ta rút lấy những kinh nghiệm quý giá, khi bàn đến chuyện làm phim Việt Nam.

Hiện thời, như chúng ta đã biết là về phần kỹ thuật điện ảnh - bao giờ cũng định đoạt một phần lớn hình thức cuốn phim - người minh đang còn ở giai đoạn mới. Yếu điểm của phim Việt Nam là ở đó, nhưng về mặt tinh thần, chúng ta có thể mạnh dạn mà nói rằng người Việt không thiểu.

Đó là vấn đề chính đặt ra với tất cả những nhà thực hiện phim Việt Nam hiện thời.

— Làm phim cho ai?

Hàng vạn con người đêm đêm vào ngồi trước màn ảnh các đô thị trong nước đều sẵn sàng để mà xem phim Việt Nam. Họ muốn gì?

Lẽ tất nhiên là sau khi đã biết qua các phim nước ngoài rồi, quần chúng không chờ đợi ở phim Việt loại mô phỏng, bắt chước với một tinh thần mất gốc, xa lạ với người Việt Nam. Khán giả trong nước cũng không đòi hỏi thứ phim thực hiện với một quan niệm bừa bãi của bọn đầu cơ nghệ thuật điện ảnh.

Tóm lại là những phim có tinh cách « giấy bạc giả » trên màn ảnh, dù mang tên Việt Nam cũng không thể lừa dối được dân chúng.

Các nhà làm phim Việt Nam cần ý thức về các điểm đó trong khi xây dựng phản ánh được đời sống thực của dân chúng nước họ, của con người hiện đại nói chung.

Nghệ thuật điện ảnh không phải là một món tiêu khiển sướng để giết thời gian của hạng người săn tiền, thi cuốn phim không phải là trò báu vui để kiếm lời.

Hơn tất cả mọi ngành văn nghệ khác, chớp bóng có một tác động mạnh mẽ nhất trong quần chúng. Bởi vậy, tinh thần chứa đựng của một cuốn phim là điều hệ trọng mà người thực hiện không nên xem thường.

Tác phẩm điện ảnh cũng như các tác phẩm nghệ thuật khác không thể phủ nhận nhiều vụ hướng dẫn công chúng của nó. Lẽ tất nhiên là chúng ta không kể đến những phim chiếu theo thị hiếu hạ cấp, đầu độc khán giả của các tờ rót chớp bóng nước ngoài, chỉ xem màn ảnh là một thị trường để trục lợi.

Bắt đầu từ 1-10-53 ĐỜI MỚI số 79 khởi đăng :

NGƯỜI VẮNG MẶT

chuyện phim Việt Nam

do Hoàng Thơ trình bày

với sự cộng tác của họa sĩ Hiếu Đệ

Một câu chuyện xảy ra giữa cảnh đồng ruộng
ở tỉnh nhỏ. Một tân kịch của thời đại

Điện ảnh Việt Nam sẽ trở nên một kỹ nghệ khi mức sản xuất cung cấp được đầy đủ cho sự đòi hỏi của công chúng màn ảnh, khi đã có thể cạnh tranh với phim ngoại quốc chiếu ở trong nước.

Muốn đạt tới chỗ đó, phim Việt Nam trước hết phải có riêng giá trị về phim để đảm bảo cho sự tăng giá về lượng. Vấn đề cốt yếu ở đây cũng vẫn là bản sắc, tinh thần phim Việt Nam.

Một người bạn từng học hỏi và thực hành kỹ thuật điện ảnh ở ngoại quốc về, đã ngỏ sự thắc mắc trong một câu nói :

— Ngày làm phim Việt Nam theo đường lối nào đây?

Dù ở dưới hình thức nào, phim Việt Nam hiện thời có lẽ không có con đường nào đúng mục đích là dân tộc.

Chúng ta chân thành mong các phim Việt Nam sẽ chiếu trên màn ảnh gần đây phản ánh được bản sắc của dân tộc.

Còn đối với phương pháp sáng tạo nghệ thuật điện ảnh, nhà đạo diễn Dantchenko có một ý kiến rất rõ ràng: Kịch là một nghệ thuật tập thể (tức là do toàn thể người cộng sự), mà cả nhà đạo diễn và nhà sáng tác kịch cũng phải góp phần xây dựng kế hoạch trình diễn. Những diễn viên không thể không biết đến kế hoạch của nhà đạo diễn, cũng như nhà đạo diễn cần biết điều hòa, kết hợp tất cả các bộ phận công tác mới gọi là một công việc thống nhất được.

Nên, khi phụ trách trình diễn kịch, ông Dantchenko xác định công việc đạo diễn theo một lề lối như thế này :

A.— Chọn lựa kịch bản; công việc này cũng phải là công việc chung của tất cả những người cộng sự, kể cả người giám đốc nghệ thuật và nhà cố vấn văn học của kịch viện nữa.

B.— Chọn được kịch bản xong, mời tác giả đến đọc lén kịch phẩm của mình cho tất cả mọi người nghe. Mọi người đều phải lắng nghe kỹ càng. Tác giả và kịch đọc xong, nếu một số đồng bằng lòng thấu nhận với kịch ấy, thì với kịch ấy xem như bị loại. Còn nếu số đông chịu nhận với kịch, thì người giám đốc nghệ thuật của kịch viện chọn một nhà đạo diễn để giao trách nhiệm.

C.— Sau khi nhận trách nhiệm, việc đầu tiên của nhà đạo diễn là thảo ra một tờ trướng trình rõ ràng, tỉ mỉ, ghi những điểm theo kiểu mẫu như sau :

1) Vấn đề kịch bản;

2) Ý nghĩa của chủ đề với kịch;

3) Ý nghĩa về xã hội của kịch;

4) Thể hiện những điểm chính về ý nghĩa xã hội của kịch bản.

5) Những yếu điểm về hình thức biểu hiện:

a) Nguyên tắc;

b) Phương pháp làm việc của diễn viên;

c) Vấn đề phân vai cho diễn viên,

d) Nguyên tắc về biểu diễn, về đố thoại và về sự di chuyển của diễn viên trên sân khấu;

e) Trình độ quần chúng (khán giả);

f) Sáng tạo phương pháp đạo diễn.

6) Bố cảnh:

a) Cách cầu tạo;

b) Kiến trúc;

c) Mùa sắc.

7) Kết hợp những ăn tượng về diễn xuất.

8) Các thứ dụng cụ cần dùng trong sự trình diễn và ý nghĩa của nó.

9) Phục trang và hóa trang.

10) Vấn đề phối hợp của âm nhạc.

11) Khắc phục những khuyết điểm đã phạm phải trong lần trình diễn trước (nếu vở kịch đã được trình diễn qua một lần rồi).

12) Đường lối của vở kịch như thế nào?

13) Phân tích nội dung và ý nghĩa của từng màn kịch.

Thảo xong bản trướng trình ấy, nhà đạo diễn mới những người cộng sự họp lại để bàn luận về những điểm đã nêu ra. Cả tác giả và kịch cũng được mời đến họp. Nếu tác giả và kịch không đồng ý với nhà đạo diễn về điểm nào, thì phải biểu ý kiến của mình, để tất cả mọi người bàn xem lại.

Sau khi mọi người đã đồng ý hoàn toàn về kế hoạch làm việc ấy, thì đạo diễn mới khởi sự, và toàn quyền phụ trách mọi việc.

Tuy thế, trong thời kỳ diễn tập, nhà đạo diễn phải luôn luôn hỏi ý với những ủy viên của ban tổ chức để trao đổi ý kiến; những cuộc họp ý này thường đặt sau lúc diễn tập xong một màn kịch. Những ủy viên có thể đưa ra những ý kiến, nhận xét của mình; nhà đạo diễn có đủ tự do nhận hay không nhận những

(xem tiếp trang 31)

NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU

LỄ LỐI LÀM VIỆC CỦA NHÀ ĐÀO DIỄN

Của HUỲNH HẠNH CHI

Tặng các bạn phụng sự sân khấu Việt Nam

1) Sau cùng, vạch một kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo về đạo diễn.

Bản chất của mỗi loại kịch, mỗi vở kịch, đòi hỏi một phương pháp biểu hiện riêng, tự nó có một phong cách riêng; nhưng ông Dantchenko chủ trương rằng: dù phương pháp biểu hiện, và phong cách của vở kịch thế nào đi nữa, nhà đạo diễn cũng không thể quên những điều kiện của sân khấu, trên đó vở kịch sẽ được trình diễn.

Còn đối với phương pháp sáng tạo nghệ thuật diễn kịch, nhà đạo diễn Dantchenko có một ý kiến rất rõ ràng: Kịch là một nghệ thuật tập thể (tức là do toàn thể người cộng sự), mà cả nhà đạo diễn và nhà sáng tác kịch cũng phải góp phần xây dựng kế hoạch trình diễn.

Nhưng, lại có nhiều nhà đạo diễn làm việc hoàn toàn tùy cảm hứng và trực giác, vạch một kế hoạch trưởng trọng trong đầu óc mà thôi.

Trong bài này, tôi đưa ra ba lề lối đạo diễn của ba nhà đạo diễn tầm tiếng trong kịch trường thế giới làm tiêu biểu, với những phương pháp đạo diễn khác nhau.

— Nhà đạo diễn Stanislavsky, bao giờ cũng vạch ra một kế hoạch đạo diễn tổng quát, bao gồm đến cả những động tác cần thiết của từng diễn viên. Hiện nay, nhiều nhà đạo diễn kịch cũng còn làm việc theo lề lối ấy. Sau một đời đạo diễn và nghiên cứu, Stanislavsky để lại nhiều sách lý luận về nghệ thuật kịch trường rất có giá trị.

— Nhà đạo diễn chuyên môn Meyerhold có lề lối làm việc trái hẳn với Stanislavsky sau khi đã chọn được vở kịch, ông Meyerhold chỉ cầu tạo kế hoạch làm việc trong trí óc, chứ không hề đặt bút viết một chữ nào.

Theo ông, « từ trường một khi đã viết ra hình, có thể sai lạc cả » nên không bao giờ ông ghi chép, mà cũng không viết ra tác phẩm nào để đưa ra một lý luận về đạo diễn. Chỉ những người học trò và những đoàn kịch đã trình diễn dưới sự chỉ đạo của ông có ghi chép lại ít nhiều tài liệu quý giá mà thôi.

— Sau này điều hòa những ưu điểm của phương pháp đạo diễn nói trên, ông Dantchenko sáng tạo một phương pháp đạo diễn với một quan niệm mới.

Ông Dantchenko làm việc như thế này:

1) Trước tiên, chú trọng tư tưởng của kịch bản;

2) Xét khả năng về nghệ thuật của đoàn kịch sẽ trình diễn;

3) Chú trọng đến ý thức của thời đại đối với kịch bản.





SAY

Ta tiếc một thời xưa nhung lụa
Thương hoài một thuở v欣 vang
Chùa đây ta quyết tìm hoan lạc
Cho phủ những ngày sống dọc ngang...

Ta tìm triết lý trong ly rượu
Quan niệm cuộc đời giữa nem, bia
Ngoài kia khói lửa cần chi biết
Rượu tàn, nhạc lịm để say swa...

Rượu dâng men
Nhạc vang ngàn yêu điệu
Hoa giấy tung lên
Những bộ mặt đồ ngầu
Sắc lèn màu cuồng loạn
Ai nghe qua nhịp cười điện đại
Tiếng súng lạnh lùng
Ôi ! thay roi !..

— Thôi mà nghe ta kể
Xưa kia, già đình ta
Công hầu, vương bá
Lén xe xuống ngựa

Đời ta không có chút thương đau

Quê ta
Ruộng thẳng cánh cò
Đồng trên thửa đưới
Mặt muôn người khổ, lạnh, đói, no...

Ha ha !
Chùa đây ta nhớ thời hoan lạc
Ta tiếc một thời ôi ! hiên ngang ! ..

Say nữa
Say vui
Không cần chỉ cuộc thế
Ai nói ta là trai thế hệ
Rượu ngọt tay ngà biết dâng ai
Ai biết chơi bằng ta
Ai biết sống như ta
Ha ha !
Say là quên hết cuộc đời
Say nhiều ta thấy đất trời cũng xoay...
Hắn gục đầu trong vùng rượu
Giữa khúc nhạc yêu thương
Những thân người té xấu
Ngoài kia... mờ què hương...

PHONG SƠN



GỬI NGƯỜI EM CHÂN TRỜI

Em ở tận bên kia chân trời,
... xa cách lắm.
Em vui đong nỗi gió ngàn khơi,
Anh bịt bùng giữa bốn tường vôi xám.

Cùng tắm lòng sắt son,
Hiển minh cho nghĩa vụ,
Dù sông cao núi mòn,
Đời ta rời đoàn tụ.

Hẹn một hôm nào hết cách ngắn,
Đường vui lỗi mờ rộng thênh thênh.
Anh gấp tay em trong hoa nở,
Đang tay mừng gọi : « Em của anh. »

Cùng tắm lòng sắt son,
Máu sôi reo hăm hở ;

Hiểu nhau trong gian khổ
Của một trận sống còn.

Anh biết rằng anh sẽ trung thành,
Em kiên cường, em trong trắng của
anh !

Em sẽ không quên lời chung thủy,
Lòng còn ghi tiếng hát « Đời anh »

Cùng tắm lòng sắt,
Xanh xanh đôi mái đầu ;
Chúng ta dù cách trời
Mắt mãi chẳng xa nhau !

HOÀI DƯƠNG



VĂN NGHỆ DÂN TỘC

A - MÀU SẮC DÂN TỘC

Ở phần trên chúng tôi đã nói đến chiều hướng và sự phân hóa của nền văn nghệ dân tộc. Nền văn nghệ V.N. cần xây dựng thêm, để ra nghiên cứu, vì nói đến văn nghệ là nói đến tâm lý, tình cảm của con người.

Một văn nghệ phẩm được nhiều người yêu chuộng, hoan nghênh, say mê nó phải chẳng đã khêu gợi được xúc cảm trong tâm hồn họ ? Càng được nhiều người khen ngợi, tác phẩm càng có giá trị nghệ thuật cao và khi được xem là đặc sắc của thiên tài. Nghệ thuật bất diệt là kết tinh của thiên tài trong thời đại, là kết tinh tình cảm và tư tưởng của nhân loại trong thời đại, mà đời sau, vẫn còn sống trong tâm hồn của mọi người. Như những bản ngắn hoặc dài trong loại nhạc cổ Việt Nam, đến nay vẫn còn công dụng và có giá trị nghệ thuật sâu sắc. Nhà nghệ sĩ không thể bỏ qua không nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi những nét hùng mạnh, du dương, đau khổ, oán hận, hoặc vui mừng, điện tả sự sống của dân tộc ngày xưa.

Con đường sống của văn nghệ ở trong sự tranh đấu dành quyền sống của dân tộc. Dân tộc của một thời qua, nay vẫn còn phảng phất hương vị nồng nàn nó gợi cho ta niềm thông cảm thiêng liêng và hùng cường, làm sao lại không có những tác phẩm biểu hiện cho sức sống hùng mạnh của dân tộc ? Trái lại người ta thấy rãnh nhiều, vô số văn nghệ phẩm thật không còn là phẩm, mà chỉ là một số không lồ chồng chất để chờ chết trong thời gian. Màu sắc dân tộc phai mờ lẩn trong trí não của người, chỉ còn gượng gạo trong vài nét ẻo lả đáng thương tâm.

Màu sắc dân tộc hiện đang còn tồn tại. Nó ở trong lòng của mọi người Việt, yêu chuộng cái đẹp, kính trọng cái thiện, đáng kính, nhìn minh để nhớ người, nhìn người để học cái hay về cho mình. Màu sắc dân tộc còn nhiều trong sự sinh hoạt hàng ngày của xã hội. Chúng ta có thể tìm thấy với tấm lòng chân thành để tỏ điểm bức ảnh « Việt Nam » với những màu sắc đẹp đẽ của nó.

B - CHIẾNG TẤM LÒI HỌP VỚI CHIẾNG TIẾN HÓA CỦA XÃ HỘI

ANH em văn nghệ sĩ thường gặp nhiều hoàn cảnh khốn khổ, bức bối, có lúc ta tự hào rằng ta trung thành với tình cảm ta trong lúc sáng tác một văn nghệ phẩm ; sự thật có như thế. Nhưng ta quên, có những lúc con người trung thực ở ta bị hoàn cảnh bên ngoài xuyễn lạc đi, nó

XÂY DỰNG NỀN VĂN NGHỆ MỚI

của TRUNG ĐỨC



làm cho ta say mê trong mộng tưởng. Có khi lại nhìn cái xấu xa ra cái đẹp, cái đẹn thành cái xấu. Nghệ sĩ bị bắt buộc phải đổi mình để đưa người đời đến cõi mê ly không tưởng, hoặc di xuống cõi đời buồn bã đầy đau thương.

Những tầng lớp người trong xã hội sống khác nhau trong cảnh ngộ khác nhau, mọi người ai cũng có cách nhìn cảnh vật riêng theo ý muốn của mình. Chỉ nói về mặt tình cảm thôi, có những lúc ta cười trên cái khóc của thiên hạ. Có người toan muôn lý từ để chôn vui cuộc đời mình đi, lại có người muốn tha thiết sống và yêu đời. Có người ích kỷ lại có người vô tư. Làm sao ta có thể nhận rằng sự thật là ở đâu ? Cảnh vật này thay đổi tùy ý muốn của ta hay là ta phải nhìn cảnh vật ấy, diễn đạt nó lại một cách đẹp đẽ và đúng với sự thật mà ai ai cũng nhìn nhận. Chẳng những thế thôi, trên đời này có biết bao sự thật không là thật. Nghệ sĩ phải biết nhìn và có nhiệm vụ làm cho sự thật hiện lên trên cuộc đời với bao tia sáng rạng rỡ sống của loài người. Những tia sáng rạng rỡ ngập nhúa sống, đó là chiều tiến hóa của xã hội. Đó là điều kiện tất nhiên của cuộc đời.

Nói đến văn nghệ không chỉ đề nói đến tình cảm sôc và trên khơi cuộc đời, không chỉ mơ mộng trên những tùng mây, mà văn nghệ còn có nhiệm vụ luộm lặt tất cả cuộc đời phực tạp trong xã hội. Nếu không có cái thực tế về những người, cảnh, vật, và những sự kiện xã hội liên kết chặt chẽ với nhau, trái qua thời gian, thì làm thế nào có văn nghệ được ? Bởi cảnh, nhân vật, sự kiện xã hội là bộ xương sống của một tác phẩm văn nghệ. Một nền văn nghệ khoa học đại diện xứng đáng cho dân tộc, nếu nền văn nghệ ấy nắm chắc được thực trạng của xã hội và hiện thực một viễn ảnh cao xa hơn. Nghệ sĩ trung thành với thời đại, trung thành với sự thật, của khoa học, tức là trung thành với nghệ thuật vậy.

C - MUỐN THÀNH CỘNG VĂN NGHỆ PHẢI ĐI VÀO LÒNG CỦA MỌI NGƯỜI

CHÚNG ta đã biết văn nghệ là ngành hoạt động về tình cảm và tâm lý người



Vai trò văn nghệ phải thêm khổ nhiều khăn nặng nề nếu phải làm cho mọi người được loại nguyễn, thường thức được giá trị cao quý của văn nghệ là thống nhất các mâu thuẫn vật chất nói trên để đưa tất cả vào cõi êm đềm nhất của tình cảm là trái tim. Bi quyết thần diệu ấy làm cho văn nghệ thẩm nhập vào lòng người một cách sâu sắc, mạnh mẽ. Do đó văn nghệ đi đến mức tuyệt diệu, vì nó phụng sự cho nhân loại mỗi tinh thanh cao, mỗi hoài mong tốt đẹp.

Trong phần « xây dựng nền văn nghệ mới », chúng tôi chỉ nói đến những điều kiện bao quát cốt ý để bạn đọc nắm lấy những nét chính của vấn đề. Về phần sau, chúng tôi sẽ đề cập đến nhiều điểm cụ thể hơn.

Nói tóm lại, chúng tôi có thể nhận rằng xây dựng nền văn nghệ mới là :

1) Tìm những màu sắc còn tồn tại phong phú trong sự tranh đấu của dân tộc;

2) Tô điểm bằng màu sắc dân tộc vào cuộc đời thật, để cho văn nghệ có một cơ sở dựa trên căn bản thực tế của xã hội;

3) Làm thế nào cho văn nghệ thành công, là diễn đạt được tình cảm đi vào lòng của mọi người khao khát cái gì gần với họ, cảm cái gì làm cho họ thấy được sự thật, và họ là những người luôn luôn muốn tìm một chân lý cao thượng.

D - HÌNH THỨC VÀ HỘI NGHỊ

CHÚNG tôi hi vọng sẽ cống hiến cùng bạn đọc một hứng thú trong suy luận. Hơn nữa chúng tôi thành thật nhận rằng chúng tôi chưa thấu đáo hết mọi mặt của vấn đề, chúng tôi rất chờ sự góp ý kiến hay của quý bạn. Chúng tôi xin đưa một quan niệm về hình thức và nội dung.



Bây giờ đến con Tô đọc đây !



— Một kẽ phàm tục đang ở trước mặt Sư Cụ.



— Thầy đã đầu độc tinh thần lẩn cuộc sống của con cái...



Sư cụ cùi sấp mình giữa Đạt Thành và Minh đang xung đột

Xem Đời Mới từ số 74



Hai nhà sư đi vào phía bên phải báo tin khách đến. Tâm từ phía Phật dài bên trái trô ra.

LỐP VIII

VĂN, ĐẠT THÀNH, THÙA, TÂM

ĐẠT THÀNH. — À... con trai tôi đây rồi ! (Buồn vội về phía Tâm) Thế nào, con ở đây có sướng không ? Có vui không ? Mồ phật... con có tựng niệm cho ở nhà không ? Người trân trọng lối im, con à. Thầy thường tự bảo : « Không biết ai cầu nguyện cho mình đây ? » Con cũng biết là thầy không quen cái việc đó.. nhưng mà cũng không khỏi nghĩ tới, một đời khỉ... Con cứ ở đây, khỉ nào tìm thấy đường đi cực lạc, thì về nhà cho thầy hay với nhé ? Như vậy thầy có chết thì mới yên lòng biết mình rồi ra sao. Không có ai nói cho thầy hay biết cả... Con cứ việc tu hành, rồi một ngày kia con trở về với lão già không ai thương xót này... (sực sực) Thầy đợi con đây, chỉ có một mình con ở trên đời này là không oán trách thầy thôi...

TÂM. — Thầy đừng nghĩ thế...

ĐẠT THÀNH (ráo hoanh hai mắt). — Thôi, thầy nói thế xong rồi... Sư cụ đâu ? Cả nhà ta đến thăm sư cụ đây... cả thằng Thùa kia nữa ! Con nhận ra nó chứ ? Bấy giờ cũng ăn diện ra phết đấy ! Hắn đang học chữ với thằng Văn, con biết không ? (Hẹ giọng, đưa tay trả Văn và Thùa đang nói chuyện với nhau ở cuối phòng) Kia con xem thầy trò chúng nó tương đặc với nhau lắm. Văn nó nhìn thầy gì mà cau cau thế kia ? Tâm này, con đừng nên thương thằng Văn.

VĂN (cất ngang). — Thầy đừng làm xấu hổ em nó nữa...

ĐẠT THÀNH. — Văn nó không phải như con, tánh nó không giống với ai ở nhà mình cả.

TÂM (nói lồng ra). — Con vừa gặp anh Minh xong.

ĐẠT THÀNH. — Thằng Minh ! Cái thằng khốn kiếp đó... thầy thi từ nó cho mà xem..! Thầy biết là con thương nó. Nhưng thầy không ngại đâu. Nếu Văn hận thương thằng Minh thì mới đáng lo cho thầy đấy. Nhưng may là Văn hắn không yêu thương ai hết. Văn hắn không phải là người như thầy với con đâu...

Hai vị sư ở từ bên phải đi ra

TÂM (bối rối). — Thầy, thầy à, sư Cụ sắp ra đây... Con mong thầy... con xin thầy... hãy nên để ý đến tuệ tác của sư cụ, và ở đây là chốn tu hành...

ĐẠT THÀNH. — Thị là chốn tu hành, chứ sao !... Con trưởng thầy hung dữ à ?

TÂM. — Con không trưởng thế đâu, nhưng thầy nên bình tĩnh, giữ gìn một chút. (Sư cụ bước ra. Văn và Thùa lại gần nhau. Tâm khẽ nói với Văn). Em trưởng cậy ở anh đấy. (Rồi bước lại gần sư cụ).

Cốt truyện của
Đỗ tôi Kỳ
Hiếu Đệ
minh họa

Bản kệ Hoàng thu Đông

LỐP IX

THÊM SƯ CỤ, 2 NHÀ SƯ

Sư Cụ tựa vào Tâm, tiến tới. Văn, Đạt Thành và Thùa đều cùi chào.

ĐẠT THÀNH (sau một lúc im lặng, lại cùi mình, chấp tay chào). — Mồ phật !

SƯ CỤ. — Mời các vị ngồi...

ĐẠT THÀNH (chấp tay lên ngực, lẩm bẩm). — Ba tạ... Ba tạ... Chúng tôi là kẽ phàm tục...

SƯ CỤ. — Ông đừng nên lấy thế làm điều.

ĐẠT THÀNH. — Vàng, vàng... xin tuân theo lời sư cụ dạy. Mồ phật, bạch sư cụ... sư cụ tu hành lâu năm nên có thể nhìn vào mắt người khác là đoán ra được những ý nghĩ ở trong đầu óc họ, có phải thế không ?... Không phải chủ ?... bịa... bịa cả... Thế mà vừa rồi Văn con tôi nó cho việc ấy là có thật, có vẻ lo lắng !... (Văn ghé vai nói nhỏ gì, Đạt Thành liền bao vối con) Sao ?... không à ? không phải thế à ?... Được rồi. Thôi. Mồ phật, thầy có nói gì đâu... (Ra về nhiệt thành) Bạch sư cụ... tôi là một kẽ ăn nói ba hoa... tôi sợ rồi không bao giờ được vào cõi Niết bàn...

SƯ CỤ. — Không mong 'nuốt vào Niết binh thi người ta sẽ vào Niết bàn. Cốt yếu là ông nên bỏ dần rượu chè, giữ gìn lời nói, xa lánh sắc dục, bớt trọng tiền bạc. Trước hết là dừng đổi trả...

ĐẠT THÀNH (đầm vào ngực mình quì xuống trước sư cụ). Tôi chính là hiện thân của sự đổi trả... nhưng sư cụ đã giác ngộ cho rồi !

SƯ CỤ. — Ông đừng dậy : đây cũng là một cử chỉ không thành thật nha.

ĐẠT THÀNH (chưng hửng). — Bạch sư cụ tha thứ cho kẽ phàm tục... Só là tôi đến đây để nhờ sư cụ phân xử cho một việc.. Dứa con cả tôi, thằng Minh bất tiểu ấy, nó đòi tôi phải trả cho nó ba ngàn bạc. Người ta nói là tôi chiếm phần gia tài của vợ tôi để lại cho con cái. Mà tôi có đủ bằng cớ là thằng Minh nó đã lấy tiêu xài hết bao nhiêu rồi, còn lại bao nhiêu. Tôi không còn nợ gì nó cả...

Minh từ bên Phật dài qua, có mặt đã được một lúc. Minh bình tĩnh bước tới phía sư cụ.

LỐP X

THÊM MINH

MINH (kính cẩn nói cùng sư cụ). — Bạch sư cụ, tôi không được hay biết gì về câu chuyện tiền bạc thầy tôi vừa nói đấy. Nhưng tôi có thể nói rõ là...

ĐẠT THÀNH. — Ai mà tin được lời nói của dứa vò lại ấy ? Khắp tỉnh này mọi người đều bàn tán đến sự ăn chơi của nó. Nó vung tiền ra hết ngần này đến ngần nọ để quyến rũ con gái nhà tử tế !

MINH (cố nén). — Tôi không hiểu thầy có ý gì mà lại nói tôi như thế.

(đọc tiếp trang 32)



— Nay cậu, sư cụ phủ phục như thế, là nghĩa thế nào ?



Minh hốt hoảng chạy đi...



— Con nên rời khỏi nhà chùa... Đã đến lúc con phải về gần gũi hai anh con...

Vú trê, vú bầu, vú căng, vú hép... Vú Mẹ nào mà không thời khôn lòn cho con? Ngày nào Vú chỉ là một núm nhỏ như lỗ đồng tiền, Vú lớn theo tuổi, Vú già theo tóc và đường nhăn. Chùn Vú cạn sữa rồi, Vú nhìn lại đời mình:

Hành dien, sung sướng, cảm hồn, uất nghen thiết tha... Tâm sự của Vú là tâm sự của một trái cầu đựng bao nhiêu oan nghiệt của con Người, bao nhiêu biến thiên của vũ trụ, bao nhiêu dây ái của nhân gian, bao nhiêu tiếng cười, tiếng khóc, tội lỗi, hận cẩm, suy vong, xứng đáng... Vú là địa ngục, Vú là trần gian, Vú là thiên đường, Vú là tất cả.

Vú Mẹ nuôi con cũng như lòng đất nuôi cây. Vú là Đất, Tình Vú là Tình Đất. Vú thiết tha với con thì Đất thiết tha với cây. Có điều Vú vị tha hơn Đất ở chỗ: dám vứt con cho Đời. Vú không ích kỷ, vì Vú tưởng con khôn lòn sẽ có ích cho con Người, Xã hội. Đất đến lúc già còn níu lấy cây. Vú đến lúc già chỉ âm thầm trù cục xuống trong lòn vải mà không than oán. Đất không biết khóc mà Vú lại biết khóc khi xa con (căng sữa). Nhưng rồi Vú lại chịu quên đê xây dựng lòn khôn cho những mầm non chớm nở. Vú ơi là Vú, nghĩa lớn của Vú là nghĩa lớn của cuộc đời. Vú Mẹ là cõi thiêng liêng, mà con người từ chỗ thiêng liêng đó sẽ sa đọa mà đi làm những việc dở cản xang bậy. Nói Vú khác Đất một điều là nói vậy, chứ Đất thời ngọt lành cho trái chín thơm ngon thì Vú cũng thời hương nồng khì ám cho con trẻ lớn khôn; để rồi trái nuôi người thì con lớn cũng gánh vác việc phải cho nhân quả, xã hội. Đất làm tròn nhiệm vụ đối với con người thì Vú cũng làm tròn sứ mệnh đối với giống nòi, đất nước, nhân loại, lịch sử loài người. Vú khi nào cũng dễ thương và tình Vú khi nào cũng mặn nồng. Lòng Đất ấm bao nhiêu thì lòng Vú ấm bấy nhiêu. Tình Đất thiết tha, vĩ đại, bao la bao nhiêu thì tình Vú cũng thiết tha, vĩ đại và bao la như vậy.

Có ai nghĩ đến tội lỗi của Vú, của những Vú Mẹ khác nước, khác nòi.

Vú Mẹ vẫn là Vú Mẹ mà sao có những đứa con đi làm những điều vô liêm sỉ, nhục nhả cho cả giống nòi, lăng mạc, quê hương? Tại sao không có một sự thông đồng của Vú Thế Giới chân dung tất cả những mầm mống học độc của đế quốc, phát xít, thuộc địa, độc tài...? Thiết tưởng đã là Vú thì làm gì mà không cảm thông được cái mang nặng đẻ đau của Mẹ, bắt cứ Mẹ nào, ở đất trời, phương hướng, giống nòi nào.

Nhớ thuở sơ sinh, anh và tôi, đứa nào lại không cào, nhạy, rúc, mấm nút, cắn Vú Mẹ. Chúng ta đều có chung cái sung sướng được thấy Vú Mẹ ấm và hiền, thơm và ngọt. Vú Mẹ Berlin, San-Francis-

co, Côte d'Or, Tunis có khác gì Vú Mẹ Saigon, Bác Kinh, Mạc Tư Khoa, Bombay, Đông Kinh, Tây Tạng? Màu Vú Mẹ có khác, hình thức của Vú Mẹ có dài, ngắn, tròn, xè... nhưng chưa đựng vẫn là một chứa đựng hiền lành, thiêng liêng và trong trắng.

Nhưng than ôi, có một mùa bão tận trên thế gian, Con Mẹ lại đi bán giết nhau, Vú Mẹ trào lên hòn túi mà chảy hòa theo nước mắt khóc cho một kiếp người.

Anh, chính anh, anh đã từng thấy một đứa con thơ nhay Vú Mẹ. Mà người Mẹ ấy đã chết rồi. Xác gục bên một hòn tròn trù ăn cá nhân, tóc rối phủ liệm cả mặt mày tái ngắt, đầu toát ra từng bọng óc trắng nhèo, chân nát đi, ruột lầy bầy tung đồng... Đứa con căo cao nhay Vú Mẹ. Con ơi, Mẹ đã chết rồi, sữa đã tắt chảy theo nhịp thở của trái tim, Sữa đã tan hòa cùng máu mà chảy ra ngoài thân thể.

Anh, chính anh, Vú Mẹ đã nuôi anh khôn lòn, rồi anh lại trở súng đi giết Mẹ để Mẹ không còn sống mà nuôi những em anh, nếu không là cắt ruột thi công là tuổi em anh. Anh đã làm việc tày trời. Và có phải là Con Người khi anh đi làm như vậy?

Anh, chính anh đã từng lột trót một người Mẹ và sắp thi hành mọi « kỹ thuật » tàn tra. Nhưng hình ảnh Vú linh thiêng đã không cho anh làm những điều ngang trái. Vú người Mẹ già nòi, lây nhảy là da, Vú lép kẹp, nhăn nhúi đèn đui pháp phong. Người ta không biết Người thở hay Vú thở, Người mệt hay Vú mệt, Người già hay là Vú già...

Nhưng Vú Mẹ ấy đã nhân hôm anh nhớ đến Vú Mẹ anh. Biết đâu trong giờ phút anh đinh陀 những thủ đoạn càn dò thì ở tận cuối đất trời nào, ở tận cuối quê hương anh, Mẹ anh lại không bị một bọn người man rợ mang những nọc độc, giết người

Vú im lặng, ngâm miệng, chịu đựng. Đáng lý Vú phải nói câu này mới phải: « Chính Vú đã nuôi các con, bây giờ các con đi giết Vú ». Nhưng Vú đã chết rồi.

Có một bầy Vú Chó Mẹ họp bàn rằng: tại sao loài người được tiếng khôn hơn ta, nhưng lại đi bán giết sát phạt nhau, tại sao những thằng con của Người đã từng rúc ria, nhay ngầu, cào nứt Vú Mẹ. Người lại đi làm những việc không nết ti. Người như vậy?

Tất cả Vú Mẹ thế giới hãy thét lớn: các con hãy trở về với đất ruộng, với xương máy, với nhà trường... Các con chỉ có thể lớn khôn trong thương yêu và hiếu biết lẫn nhau, trong thái bình và thịnh vượng chung của nhân loại. Các con hãy trả lại Con Người.



Nguyên văn của ALEXANDRA PECKER

* Bản dịch của NGUYỆT HỒ *

hai con mắt lờ đờ và đôi bàn tay run run của anh chàng phong dao.

Song le linh tinh ngày xưa của tôi đã ghi được những điều mà tri óc tôi sao lảng: những tiếng bước chân dừng lại cạnh xe. Thi ra, không riêng mình tôi nghe trộm. Đêm tối dày đặc và một gốc cây lớn che lấp tôi. Tôi nhận rõ hai bóng người.

Trong xe, lão chủ đứng dậy:

— Thời anh đứng uống nữa nghe chưa? Sắp đến giờ diễn rồi, sửa soạn đi thi vừa.

— Không, tôi nay tôi không lên sân khấu đâu. Tôi van ông.

Lão kia trọn mắt:

— Thế nghĩa là cái gì?

— Tôi nay muộn mất rồi. Tôi đã uống nhiều rượu quá. Tôi sợ.

— Không lối thoát, Lê Vũ, anh nghe không? Màn của anh là then chốt cho buồi diễu. Anh không ra, tôi bắn vé cho ai?

— Xin ông biếu cho tôi, ông Lô Di ạ. Tôi không tự chủ nỗi nữa rồi. Tôi sợ. Ông nghe chưa: Tôi sợ! Tôi có thể làm chết con bé đáng thương ấy.

— Sao biết vậy, anh không nghĩ tôi nó sớm một chút. Tôi úy à? Tôi không thèm biết đến mấy chuyện ấy.

— Ông Lô Di! Tôi không chịu đâu. Như thế là giết người.

— Tôi ra lệnh cho anh. Nếu anh từ chối, tôi sẽ kiện anh về số tiền nợ. Và anh sẽ không có trú, anh sẽ tù một gông.

Le Vũ khom cắp vai rộng lớn xuống. Anh chàng lực sĩ phút ấy có vẻ thiếu não như một miếng giẻ rách.

Lô Di bước ra khỏi xe. Le Vũ cầm chai « rum » quật vỡ tan tành. Khi lão chủ đi khuất, tôi nghe hai bóng đen thi thào:

— Không còn ngờ nữa. Mày có nhận thấy hắn tái mặt lúc Lô Di dọa bỏ tù không? Người ta không bao giờ sợ ngồi tù một cách quá đáng như thế gi thiều nợ.

— Chứng nào bon minh mới lóm
cõi được hán nhỉ ?

— Ngay đêm nay.

— Nhưng sợ nếu không phải hán ?

— Địch thị chẳng còn nghi ngờ gì
nữa.

— Tao thi tao không tin. Sao hán
đại gi lại cứ mang tên và dội lốt cũ ?

— Dại à ? Khôn ra phết áy chử lý !
Làm thế có bao giờ pháp luật lại ngờ
rằng ấy chính là hán sờ sờ kia.

— Nói sao thi nói, bọn minh chưa
có bằng cõi chắc chắn.

— Sao lại không ? Bằng chứng là :
tài diệu thu của hán. Trong toàn cõi
này không thể có hai người phóng
dao kỳ diệu đến bức ấy.

Nói đến đây họ kéo nhau bỏ đi. Tôi
không nghe rõ đoạn sau ra sao. Khi
họ đi qua ánh đèn sáng từ cửa sổ một
chiếc xe gần đó chiếu
ra tôi nhận thấy đó là
hai anh chàng « mè gái »
của thành Mã Lých.

T Hì giờ đã đến. Lão Lô
Dí vốn không từ tể gì với
những kẻ chậm trễ. Tôi
lò mặc quần áo để dọn ra
màn.

Sau màn nhỉ, tôi không
tự chủ nổi nữa. Tôi chạy
đến chiếc xe của Khánh
Trang.

— Anh Thanh ơi, em sợ
quá đi mất. Hình như Lê
Vũ say túy lúy rồi. Tất
cả mọi người trong rạp này đang
thi thào về mõi chuyện ấy.

— Em Trang, anh đã thề sẽ không
khi nào anh dẽ cho em phải gặp sự
nguy hiểm. Em tin anh không ?

— Nhưng anh sẽ làm gì được ?

— Tất cả.

Tôi đã quyết định.

Tôi dǎng tay Khánh Trang, chạy
như bay về phía xe Lê Vũ. Tôi nhảy
dai vào. Anh chàng phóng dao ngửng
đầu nhìn tôi :

— Anh vào đây làm cái gì thế ?

Ô nhỉ... có lẽ tôi quên. Anh ta là
một tài tử trứ danh. Một tên don mèn
đâu có quyền bén mảng tới gần. Mặc
kệ ! Đây là màn chót rồi. Chẳng còn
lâu lắc gi nữa.

— Lê Vũ, anh say lắm rồi. Anh
không thể nào lên sân khấu tối nay
được đâu.

— Ta không cần nhận mệnh lệnh ở
một thằng phu dọn màn.

— Nhưng còn lương tâm anh ?

Trước câu hỏi của tôi, anh chàng lò
ngay vẻ thiêu náo. Tôi bước đến gần,
đặt tay lên vai anh mà rằng :

— Lê Vũ ạ, anh là một trang thanh

nien anh tuan và là một tài tử trứ
danh. Ngày nay anh sắp mất cả hai
diều quý giá ấy. Anh bóp chết tương
lai anh bằng cách làm hại lây đến cả
tinh mạng nàng Khánh Trang. Anh
hành động cầm bậy chỉ vì... người
anh yêu không yêu anh ?...

— Ai mượn dây vào... ?

— ... Chuyện có liên can đến tôi. Ngày
Lê Vũ, anh có thể trở lại thành đàng
hoàng nêu... nàng cho anh ít nhiều
hy vọng ?

— Vì nàng... ô ! tôi có thể đội đà
vá trời !

— Không ai đòi hỏi anh quá đáng
đến thế. Anh chỉ cần bỏ rượu và trở
thành sáng suốt như xưa.

— Nhưng làm sao... anh biết...

— Tôi biết người mà nàng yêu tha
thiết sắp sửa xa nàng vĩnh viễn. Cõ

tên phu dọn màn. Chuyện chẳng quan
hệ gì mấy.

Khánh Trang run cầm cập trong bộ
áo chẽn dát bạc óng ánh, cuồng phái
vì lạnh mà vì sợ. Biết làm sao cho
nàng bớt sợ đây ? Nói với nàng ư ?
Nàng sẽ nhận ra tôi và chắc sẽ chết
khiếp khi biết rằng mình đang làm
mục phiêu cho một tên phu dọn màn
phóng dao.

Bỗng tôi nảy ra một ý kiến. Gần
đây có một tấm bảng quảng cáo vẽ
hình Khánh Trang. Tấm bảng ấy dựng
cách chỗ tôi đứng xa hơn chỗ tôi với
nàng ở trên sân khấu. Tôi lần lượt rút
dao ở thất lồng phóng lên tấm bảng.
Những ngọn dao sáng loáng bao vây
lấy chung quanh bức hình không trật
quá một ly.

Gương mặt Khánh Trang bấy giờ
bên đời sự thành mùng :

— Tuyệt quá đi, anh Lê
Vũ ! Giống như hôm nay
anh phóng còn hay hơn
mọi ngày.

Trái tim tôi đập rộn lên
khi nghe nàng gọi tôi là
Lê Vũ. Tôi vội vàng chạy
lại rút những mũi dao
cắm trên bức hình, nép
sự cảm xúc.

T IẾNG vò tay lốp dốp.
Cô nàng cười ngựa và cõi
tuấn mã cùng cõi chào
khán giả một cách duyên
dáng. Giàn nhạc liền trôi

một điệu vui như thường lệ trong khi
màn hạ xuống. Bữa nào cũng chứng đó.

Trước khi vào sân khấu, Khánh
Trang bắt tay tôi :

— Anh Lê Vũ, đây là lần đầu tiên
tôi diễn chung với anh mà không
chút sợ.

Tôi giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn
của nàng trong mấy ngón tay thô
kệch của tôi. Nàng mím cười với
tôi một cách đầy tin tưởng khiến tôi
hơi buồn buồn.

Khánh Trang rời tôi, uyển chuyển
và nhẹ nhàng, trong làn ánh sáng của
cây đèn rọi. Tôi bước theo.

Không đợi hồi trống rung báo hiệu
thường lệ, tôi phóng dao ra, mau như
chớp. Tôi chỉ muốn làm cho chồng
xong. Tôi cảm thấy tựa hồ tất cả khán
giả trong rạp đang nghẹt thở vì kinh
hoảng. Những ngọn dao hình như bị
sai khiến bởi một phép màu. Pháp !
Pháp ! Pháp ! Chúng thi nhau nối đuôi
cắm vào mục phiêu. Tại làm sao cái
trò này đối với tôi nó dễ dàng, dung
dị và tự nhiên lạ !

Mục sư động lòng thương rồi đưa
cô gái về nhà nuôi.

Vợ của mục sư không bằng lòng
nhưng trước sự giúp đỡ chính đáng
của chồng, bà im lặng.

Cô gái từ đó được thay đổi lốt, và
người ta nhận ra rằng cô gái chỉ có
tật mù chữ không phải câm : cô ta

Phải mà, tự nhiên !

(xem tiếp trang 28)

ĐỜI MỚI số 78

và sâu sắc : thiếu nữ thay được ánh
sáng, đôi mắt của thiếu nữ đã nhìn
rõ được nhờ một bác sĩ đem tài mồ
xé ra cứu thiếu nữ.

Nói là cứu thiếu nữ nhưng thiệt ra
là hại nàng : nàng đã trông được sự
thực, nàng đã nhìn được rõ mặt người
yêu của mình trong bao năm ôm ấp
trong tưởng tượng. Tưởng tượng
trước kia đẹp bao nhiêu thì bây giờ
nàng thất vọng bấy nhiêu.

Nàng tưởng rằng mục sư cũng đẹp
như lời nói, như lòng bác ái của mục
sư. Sự thực bây giờ thì khác hẳn hay
cái đẹp tưởng tượng kia chỉ có ở trên
mặt người con trai của mục sư mà
người này thất vọng vì tình đã xin
vào nhà tu.

Thế rồi, thiếu nữ té xuống sông mà
chết trong khi nàng ngắt một cành
hoa cạnh bờ sông... »

MỘT MẪU CỘT CHUYỆN PHIM



CỘT chuyện phim (synopsis) là
một câu chuyện do đó người viết
chuyện phim (scénariste) sẽ căn cứ để
phổ diễn dày dặn thành một chuyện
phim (scenario) rồi viết đối thoại (dialogue)
để phân cảnh (déroulage),
quay thành phim.

Bởi vậy cột chuyện phim không phải
là một chuyện ngắn, mà là tóm tắt, sơ
lược nhưng bao hàm sự việc của cả
một câu chuyện (võ xã hội hoặc ái tình,
phiêu lưu, trinh thám, lịch sử v.v.)

Để các bạn dự thi cột chuyện phim
của ĐỜI MỚI có một nhận định rõ ràng
thêm về cột chuyện phim như thế nào,
chúng tôi trình bày sau đây một mẫu
cột chuyện phim ngoại quốc, theo cuốn
phim « La symphonie pastorale », quay
theo cuốn tiểu thuyết của André Gide.

Khán giả Việt Nam đã được xem
phim này chiếu ở màn ảnh nước
nhau trong hai bản khác nhau một do Nhứt,
và một do Pháp thực hiện. Cột chuyện
tóm lại ở đây rất sơ lược, song các
bạn cũng có thể nhận thấy từng phần
rõ rệt và những lối lang, cùng sự tiến
triển câu chuyện để người viết chuyện
phim có thể theo đó mà soạn thành
scénario.

Các bạn dự thi cột chuyện phim với
câu chuyện riêng của mình sáng tác,
nên nhớ đến những điểm cần yếu đã
nói trên đây.

Trong kỳ tới chúng tôi sẽ đăng một
cột chuyện phim khác với lỗi diễn tả
thành phần cảnh.



MỘT hôm trời tuyet phủ, một
cô bé đến nhà một mục sư, mời mục
sư biết về y học đến chữa cho một bà
lão ở một xóm xa, hẻo lánh. Mục sư
đến nơi một lát thì bà lão chết và
trong nhà hình như không có một bà
con nào cả. Ngạc nhiên và thương
tâm biết mấy, khi mục sư khám phá
ra được rằng trong nhà, trước cái
chết đơn chiếc ấy còn có một cô gái,
một cô gái dơ dáy, hôi hám, quần áo
đầy rận, mắt lịm mù và hình như lại
cảm nuga.

Mục sư động lòng thương rồi đưa
cô gái về nhà nuôi.

Vợ của mục sư không bằng lòng
nhưng trước sự giúp đỡ chính đáng
của chồng, bà im lặng.

Cô gái từ đó được thay đổi lốt, và
người ta nhận ra rằng cô gái chỉ có
tật mù chữ không phải câm : cô ta

CUỘC THI CỘT CHUYỆN PHIM

Dành cho các bạn thích viết viet văn và muốn thực
hiện câu chuyện mình ưa thích nhất trên màn ảnh

Điều kiện thi :

1.— Kể lại một chuyện có tình cách Việt Nam (từ 6 đến 10 trang giấy học
trò viết một mặt) để có thể soạn thành chuyện phim.

2.— Đề tài câu chuyện không bô buộc, tùy ý tác giả chọn lựa để sáng tác,
miễn khung cảnh là đất nước nhà.

CÓ 3 GIẢI THƯỞNG

Giải nhất — 2.000 đồng

Giải nhì — 1.000 đồng

Giải ba — 500 đồng

Dành cho 3 chuyện được ban chấm thi chọn trong số những chuyện đã được
chọn đăng lên mặt báo.

3.— Mỗi người có thể gửi dự thi nhiều cột chuyện phim.

4.— Bài dự thi gửi cho tòa soạn « ĐỜI MỚI » ngoài bì đề : « Dự thi
cột chuyện phim ».



Bệnh kiết ly

Trùng Amibe là một sinh vật nhỏ nhất, vì toàn thân chỉ là một lỗ hổng. Trùng Amibe cùn động luân chuyển bằng cách co vào dãn ra, và chụp lấy thức ăn nướt qua miệng. Trong ruột già trùng có thể ăn cả màng ruột gây nên những mụn nhọt.

Có hai loại kiết ly vì amibe: kiết ly nặng, và kiết ly kinh niên. Loại thứ hai này thường không có triệu chứng gì. Có hàng triệu người trong dân khôn khỏe mạnh, nhưng lại có trùng kiết ly trong ruột mà không hay.

Thường thì trùng Amibe vào ruột vì uống nước nhiễm trùng, hoặc ăn thức ăn nguội không được giữ hợp vệ sinh. Khi đi chơi dã ngoại, vì phải ăn hàng, hay ăn quả nấu nướng không hợp vệ sinh, mắc chứng kiết ly nặng và Amibe chỉ việc tiêm một hai mũi Emétine, tiêm dưới da là khỏi. Thuốc Emétine lấy ở vỏ cây Ipecac do người da đỏ khám phá ra ở Nam Mỹ. Emétine không thể dùng liên tiếp ngày nay sang ngày kia hoặc dùng lâu, vì hại tim.

Vào những trường hợp kiết ly nặng tiêm một, hai đợt, rồi uống 6 viên Carbasome trong một ngày. Nghỉ. Carbasome cũng không nên uống lâu.

Thường thường là sau hai ngày chích thuốc Emétine và uống Carbasome, vì trùng kiết đã bị tiêu diệt. Mấy tuần sau nếu khám nghiệm xem vì trùng có hồi sinh nay nở nhiều thêm không.

Không nên theo phương pháp chữa bệnh ròng rã 3 tháng hay 6 tháng, không cần thiết phải chữa kỹ như vậy, và bệnh nhân damn mệt vô ích.

Mới đây khoa học mới tìm thấy một thuốc mới tên là Fumidil hay Fumagillin, rất hiệu nghiệm để trị trùng kiết ly Amibe.

Hơi thở nặng

Vấn đề nặng hơi là một vấn đề quan trọng đối với nhiều người vì vấn đề đó liên quan đến đời sống của con người.

Có nhiều loại nặng hơi mà người ta có thể chữa được ít nhiều, còn vài loại khác thì bắt trị theo hiện tình y tế hiện nay. Người ta có thể ngăn ngừa bệnh nặng hơi bằng cách súc răng một cách kỹ lưỡng hơn. Những người bị súc răng có thể lớn thường có một hơi thở nặng đặc biệt dễ nhận thấy. Cũng có người đang lẽo đẽo hơi thở của họ có thể dễ chịu hơn nếu

mỗi năm họ đến nhà y ba bốn lần để cao răng và tẩy cho sạch những bợn cầu vào răng.

Những người nặng hơi vì bệnh sưng chân răng có thể đỡ nhiều nếu sang và tối, họ chịu chờ rằng dễ làm cho mủ chảy ra khỏi các bọc sưng, và như thế hơi thở cũng bớt nặng.

Có nhiên những người có hàm răng già phải giữ răng cho sạch vì khi bẩn, răng có thể tiết ra một mùi hôi. Lợi uric cũng có thể làm cho hơi thở nặng. Người Nhật cõ tránh hơi mồm bằng ní chà cho sạch lưỡi. Cũng có thể làm cho lưỡi sạch bằng cách quấn vải vào ngón tay trỏ và chà vào lưỡi.

Bác sĩ Burill B. Croha trong khi khảo cứu về bệnh hôi mồm nhận thấy rằng nếu người ta ăn thịt heo thì hơi thở sẽ hôi trong một hay hai ngày sau. Những người hôi mồm thường nên có một nhiệt ký nhỏ về các thực phẩm thải thường mà họ đã ăn trước khi hơi thở trở nên nặng. Như thế họ có thể học hỏi về vài thực phẩm mà họ cần phải tránh.

Có người sở dĩ hơi thở nặng là vì họ mắc bệnh ở lỗ mũi. Vì vậy khi thấy hơi thở của mình trở nên nặng mùi thì cũng nên đến bác sĩ xem là mũi của mình có bệnh hay không.

Cũng có nhiều người hôi mồm là vì hút ống điếu hay hút thuốc lá rất nặng thành thói mồm thêm hôi.

Vào những trường hợp kiết ly nặng tiêm một, hai đợt, rồi uống 6 viên Carbasome trong một ngày. Nghỉ. Carbasome cũng không nên uống lâu.

Thường thường là sau hai ngày chích thuốc Emétine và uống Carbasome, vì trùng kiết đã bị tiêu diệt. Mấy tuần sau nếu khám nghiệm xem vì trùng có hồi sinh nay nở nhiều thêm không.

Không nên theo phương pháp chữa bệnh ròng rã 3 tháng hay 6 tháng, không cần thiết phải chữa kỹ như vậy, và bệnh nhân damn mệt vô ích.

Mới đây khoa học mới tìm thấy một thuốc mới tên là Fumidil hay Fumagillin, rất hiệu nghiệm để trị trùng kiết ly Amibe.

Hơi thở nặng

Vấn đề nặng hơi là một vấn đề quan trọng đối với nhiều người vì vấn đề đó liên quan đến đời sống của con người.

Có nhiều loại nặng hơi mà người ta có thể chữa được ít nhiều, còn vài loại khác thì bắt trị theo hiện tình y tế hiện nay. Người ta có thể ngăn ngừa bệnh nặng hơi bằng cách súc răng một cách kỹ lưỡng hơn. Những người bị súc răng có thể lớn thường có một hơi thở nặng đặc biệt dễ nhận thấy. Cũng có người đang lẽo đẽo hơi thở của họ có thể dễ chịu hơn nếu

mỗi năm họ đến nhà y ba bốn lần để cao răng và tẩy cho sạch những bợn cầu vào răng.

Những người nặng hơi vì bệnh sưng chân răng có thể đỡ nhiều nếu sang và tối, họ chịu chờ rằng dễ làm cho mủ chảy ra khỏi các bọc sưng, và như thế hơi thở cũng bớt nặng.

Có nhiên những người có hàm răng già phải giữ răng cho sạch vì khi bẩn, răng có thể tiết ra một mùi hôi. Lợi uric cũng có thể làm cho hơi thở nặng. Người Nhật cõ tránh hơi mồm bằng ní chà cho sạch lưỡi. Cũng có thể làm cho lưỡi sạch bằng cách quấn vải vào ngón tay trỏ và chà vào lưỡi.

Bác sĩ Burill B. Croha trong khi khảo

giờ, ở Vienne thủ đô nước Áo, người ta đã bắt đầu ít nói đến tên Freud, khoa phân tâm học (psychanalyse), của ông cũng hầu như lạc hậu, không mấy ai nhắc nhở đến nữa. Nói đến khoa học này, tưởng đâu như nói chuyện đời xưa. Cho nên, hễ có một sáng tác phẩm nào thuộc về kịch, thơ, văn, phim, trong đó có áp dụng khoa phân tâm học, thì sáng tác phẩm đó sẽ bị đón tiếp thờ ơ, không mấy ai chú ý. Trong khi đó, trái lại, ở mọi nơi khác, như ở Pháp, ở Nữu ước chẳng hạn, người ta chen chúc nhau đi xem cho kỳ được. Ở các nơi này, học thuyết của Freud vẫn còn thịnh hành.

Trái lại, bây giờ các bạn mà ở Vienne thi bất kỳ ở phòng trà, trên xe, trong các câu chuyện, trên báo chí, đây đâu, các bạn cũng nghe người ta nhắc mãi đến một danh từ « khoa tâm lý học về những lĩnh vực sâu thẩm của tâm hồn ». (Tiefen-psychologie)

Bạn dẫu có không tra, vốn không thích nghe những vấn đề thuộc địa hạt tâm học, nhưng được nghe nhắc nhở mãi, đảm ra bạn phải chú ý đến danh từ đó. Vậy khoa học đó là gì? Đó là một vấn đề đang được mọi người bàn tán, tưởng chúng ta nên hiểu sơ lược về khoa học đó, sơ lược thôi, vì tài liệu và nội dung của khoa học này chúng ta chưa có đủ, và cần nghiên cứu kỹ càng.

MỘT PHƯƠNG PHÁP LÝ GIẢI SỰ SINH TỐN TỬ CĂN NGUYỄN SIÊU HÌNH

TRÒ ĐI

(Analyse existentielle)

FREUD là một nhà chuyên về phân tâm học có tiếng tăm. Ông ta đã lý giải được nhiều căn nguyên hành động của con người bằng phương pháp tìm hiểu sự tác động của tinh thần về vấn đề sinh lý.

Với phương pháp phân tâm học, Freud đã tìm hiểu được những ý nghĩ cùng hành động mặc nhiên của con người không nằm trong vòng ý thức, nhưng mức độ hiểu biết về những vấn đề ngoài vòng ý thức đó cũng chỉ là ở vào những uác thang cuối của ý thức mà thôi.

Bác sĩ Victor Frankl còn tìm hiểu sâu xa hơn nữa...

Bác sĩ Victor Frankl là người đại diện cho « trường học » mới đó về khoa tâm lý. Ông là giám đốc của Viện Giải Phẫu về Thần kinh ở số Y tế Bách khoa của Thị xã Vienne, đồng thời là giáo sư thực sự ở Đại học đường Vienne, nhà bác học trẻ tuổi

ĐỜI MỚI số 78

KHOA TÂM HỌC MỚI

ĐÃ VƯỢT XA PHÂN TÂM HỌC CỦA FREUD

Nhưng nhìn kỹ lại, tuy hai đảng trị bệnh khác nhau, trên một địa hạt riêng biệt, nhưng tựa trung, đều cùng phụng sự một mục đích duy nhất là: làm cho chúng ta được hoàn toàn lành mạnh, về thể chất lẫn tinh thần.

Luận thuyết và sự thực hành của Frankl đều nắm gọn trong quan niệm về « khoa tâm lý về những lĩnh vực sâu thẩm của tâm hồn », cùng « khoa trị các bệnh tật nhẹ phức tạp nằm sâu trong tâm hồn ». Và đây là hai định nghĩa xác đáng của hai khoa đó :

1) Khoa tâm lý về những lĩnh vực sâu thẩm của tâm hồn.

Khoa này bao gồm tất cả các phương pháp phân tích về mọi sự thể hiện, biến chứng của tâm lý cũng như tất cả các hiện tượng nằm sâu kín trong tâm hồn.

2) Khoa trị các chứng bệnh về « bể sâu của tâm hồn ».

Phương pháp trị bệnh này nhằm mục đích làm cho ta ý thức được những gì trước nay ta cho là không hiểu nổi vì đó là những vấn đề phát sinh ra một cách mặc nhiên, ngoài ý muốn,

ngoài ý thức của ta. Bằng cách nào ? Ông Frankl nói biết được như vậy là nhờ sự chiêm nghiệm các giấc mơ, các sự tưởng tượng, các ý nghĩ kỳ quặc, khác thường.

Với phương pháp trên đây, chúng ta sẽ làm cho nhân phẩm, cá linh con người được phát triển một cách điều hòa, giải thoát khỏi những triệu chứng cùng biến chứng về các bệnh tuần kinh.

AI PHÁT MINH RA KHOA HỌC ĐÓ ?

CÁC nhà tâm lý học ở Vienne đều cho rằng người phát minh ra khoa học đó là bác sĩ Allers. Bác sĩ từ già Vienne, sang Mỹ ở, từ khi có cuộc thống nhất ở Hiệp chủng Quốc.

Bác sĩ trình bày quan niệm của ông về « Khoa tâm lý sâu xa » đó, trong một cuốn sách xuất bản ở Vienne, sau này sang Mỹ, ông lại trình bày thêm trong vài cuốn sách khác. Ông theo đạo Thiên Chúa, cho nên ông giữ lại tất cả những điều gì phù hợp với chủ trương của Nhà Thờ và loại ra tất cả những gì trái nghịch lại, như vậy ông ta đã có ý muốn xây dựng một nền tảng cho khoa phân tích về tinh thần đứng về phía Thiên Chúa giáo.

Ông ta cũng cố ý truyền bá khoa học đó, nhưng ít người biết đến, trừ vài nhà chuyên khoa.

Đến bây giờ, bác sĩ Frankl, tuy không có chân trong Liên đoàn Y khoa Quốc tế về ngành Thần kinh, nhưng các tác phẩm của ông được bày la liệt trong các nhà hàng sách ở Vienne mà ở đó, chẳng thấy bóng một tác phẩm nào của Freud cả. Sở dĩ như vậy vì các tác phẩm của Freud được ấn loát tại Thụy Sĩ cho nên mắc quá không mấy ai mua nỗi. Đó là cũng một trong những lý do làm cho lớp người trẻ tuổi quên mất một nhà chuyên

HOÀN TOÀN LÀNH MẠNH

FANKL chú ý phân định ranh giới giữa cơ thể liệu pháp và tinh thần liệu pháp (phép trị các bệnh về tinh thần, « psychotherapy »). Ông ta cho rằng chữa theo phương pháp này đưa đến kết quả là chúng ta có thể tìm ra và làm cho con người nhận thức được các ý niệm về đạo giáo của họ. Và đây cũng là bước vào giai đoạn trị bệnh của nhà chuyên khoa về tinh thần, các bác sĩ « thường » hết trách nhiệm rồi, vì ngoài nhiệm vụ và sự hiếu biết của họ.

ĐỜI MỚI số 78

BÁN
Phở lầu mới cắtĐặt cát phở lầu
hoặc trết.

— Phở lầu mới cát bán luôn đất, tại đại lộ Trần Hưng Đạo (Bld. Gallien).

Có đèn, nước; trên dưới đều lót gạch bông. Kiến trúc kiểu mới, toàn cát bằng gạch thê và bêton armé.

ĐẶT CẤT PHỞ LẦU HOẶC TRẾT

Đèn, nước, gạch bông (bán luôn đất) tại đường ngang Trần Hưng Đạo.

Giá rẻ, cắt chắc.

Không có nhiều cắn, nên đặt sớm.

(Không nhận trong gian)

Xin hỏi tại nhà báo « Đời Mới » 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Choquan

TRƯỜNG TUYỀN dịch

NGƯỜI PHÓNG DAO

(Tiếp theo trang 24)

Khi tôi ngừng tay, một trận sấm vòi tay hoan nghênh vang động như chưa bao giờ thấy ở một gánh hát xiếc.

Tôi quên cả cúi chào. Cái nghè khom lưng bó cát tôi vốn chẳng hề quen. Tôi bước ra sân khấu không nhìn đến một ai chung quanh. Hẳng sau tôi, Khánh Trang chạy tới. Đằng trước tôi, hai chàng « mè gái » đang chờ tôi, tay thọc túi quần.

Lão chủ gánh ôm chầm lấy tôi :

— Lê Vũ ! Anh trội hẳn lên ! Thật là kỳ dị !

— Cám ơn. Nếu ông khoái tôi, ông hãy tăng lương ngay cho tôi.

— Lê tất nhiên... ngày mai.

— Không, tôi muốn ông thi hành ngay lập tức.

— Anh không tin tôi sao ?

— Tôi có việc cần gấp.

— À ! té ra vì vậy mà vừa rồi anh chợt bật ra giọng thô ám miền Bắc đó chẳng ? Được lắm.

Lão vồ vai tôi rồi chạy đi làm giấy giao kèo.

Khánh Trang bấy giờ cũng tiến lại :

— Ôi chao ! Anh Lê Vũ, thật chưa bao giờ anh đặc sắc bằng hôm nay. Rõ ràng không phải là trò xiếc nữa mà chính là... chính là...

Nàng cố tìm một danh từ cho xứng đáng để diễn tả sự ngưỡng mộ của mình. Tôi bèn giúp nàng :

— Mà chính là KHỦNG BỐ ĐẠI VƯƠNG THẬT SỰ !

Nàng lùi lại một bước. Nàng vừa nhận ra giọng nói của tôi. Chắc phút đó Nàng đã hiểu rõ tất cả. Hai chàng « mè gái » vừa xáp đến :

— Cô Khánh Trang, cô đẽ chúng tôi thừa hành phận sự.

— Nhưng kia anh Lê Vũ... Anh Thanh !...

— Em Trang ! Anh đã hứa với em rằng sẽ phá tan tất cả mọi hiềm nguy trên bước đường đời của em. Anh hứa sẽ hy sinh cả tính mạng vì em.

Em à, anh tưởng cái con người cũ của anh đã chết hẳn kia rồi, ai ngờ số kiếp lại bắt nó phải sống dậy đê trả nợ xong cho xã hội. Anh chàng Lê Vũ kia... cũng đẽ thương...

— Nhưng em chỉ yêu anh.

— Số kiếp anh không cho phép ai có quyền chia sẻ.

Tôi quay lại hai viên cảnh sát :

— Hai ông...

— Anh đừng chống cự. Anh bị bắt

rồi, trước chúng tôi còn ngờ. Nhưng chính tài xuất chúng của anh tôi này đã tố cáo anh. Không thể có 2 người.

— Trong toàn cõi... tôi biết thế. Câu ấy hình như có lần tôi đã nghe lóm được ở một chỗ nào khác rồi. Nay hai ông, tôi xin một mình không chống cự gì cả. Chỉ có điều, các ông đừng làm om xòm trong rạp này. Cả ba chúng ta cùng đi ra khỏi đây một cách êm ái.

— Đề ra ngoài kia anh đánh thảo chứ gì ?

— Tôi xin thề...

— Thôi đi ! Lời thề của một tên tướng cướp. Chúng tôi không thể nào tin được !

Vừa lúc ấy lão Lô Di tay cầm hai bản giao kèo chạy đến, đã có chữ ký sẵn.

Tôi cầm lấy một, kéo Khánh Trang, trao vào tay nàng :

— Em Trang, đây là chút kỷ niệm của anh đẽ lại cho em, em hãy giữ lấy. Nếu đẽ chậm đến ngày mai lão Lô Di sẽ chẳng chịu ký nữa đâu. Lê Vũ kia cũng là một người khá, có thể gây được hạnh phúc cho đời em. Anh chỉ nhắn em yêu cầu anh ta một điều : Từ nay trở đi anh ta nên bỏ hẳn cái bộ râu xồm và cái tết Lê Vũ của anh đi.

— HẾT —

Sàigon tài hoa

(Tiếp theo trang 13)

mỗi khi suýt soa nuốt từng lời văn của diễn viên thốt ra). Bốn thứ giá trị ấy tạo thành giá trị lịch sử của một tác phẩm văn nghệ nói chung, và của vở kịch nói riêng...

Chuồng reo lần thứ hai, « Sân khấu dưới » bắt đầu rộn rật. Anh Tư « điếm » qua những nét mặt hân hoan, những cặp mắt hau hau, rồi gieo lời hứa hẹn :

— Thôi, đẽ tối mai, chúng ta sẽ nói dài về « sáng tác » nữa nhé.

Những con chim non tung tăng nhảy vè tò ấm. Còn những con chim « đúng tuổi » thì lặng lẽ di sâu vào cõi lòng mình, mà thủ thỉ cùng nhau, thủ thỉ khuyên nhau :

— Phải diễn một vở cho ra trò... Phải viết một vở cho ra trò... mới được. Chớ có « say lảo »... Chớ có tự ái quá mà hóa ra... tự ái... Chúng mình mong đợi một tác phẩm cho thật ra hồn...

HÀ VIỆT PHƯƠNG

Ngành hội họa bình dân

(Tiếp theo trang 14)

thú lo việc khắc tranh gỗ để phục vụ cho cả dân chúng Pháp ngoài những người chơi tranh theo lối tư sản trình bày tranh trong phòng riêng của mình.

Một người vẽ phác lèn, lại một người khắc. Đầu thế kỷ thứ 17, họ khắc tranh lên những miếng đồng, sau này trên những miếng gỗ. Những bức thủ ấn họa này phát triển mạnh mẽ và đầy dân tộc tính. Những bức thủ ấn họa đó tóm tắt các đường sá, nghề nghiệp, diễn tả những câu cách ngôn, những câu ngạn ngữ. Nhưng thủ ấn họa của dân chúng bước đến thời kỳ vang nhất là ở trong thời kỳ cách mạng. Người ta khắc lời thề & phòng chơi (serment du Jeu de Paume) ngày lễ dựng nước, việc thắng tiến đến thành phố Versailles ngày 5 tháng 10 gồm có cả dân bà mang khi giới và kéo cả những khẩu đại bác.

Tranh vẽ có kèm theo những lời chú thích làm dân chúng cười chán lại phải suy nghĩ. Ngày nay, thủ ấn họa đóng một vai trò thực lùi. Giới tư sản đã tịch thu những bản họa li tò bằng màu làm của riêng như những bức tranh sơn.

Ở Trung Hoa, ngành khắc làm tròn nhiệm vụ rõ ràng hơn trong thời kỳ cách mạng Pháp. Thủ ấn họa vừa dự phần vào việc xuất bản sách, báo, cho giới cần lao, dân quê, thy thuyền, cho kẻ bán hàng rong, cho những người cheo thuyền, cho tất cả lớp dân chúng không biết đọc, biết viết.

Thủ ấn họa làm công việc thúc đẩy tinh thần lực dân chúng, dìu dắt họ trong việc tranh đấu chống những kẻ gieo rác sỹ đau khổ. Thủ ấn họa thúc đẩy họ nuôi cho họ một niềm tin tưởng và ý muốn tự giải phóng. Thủ ấn họa cởi mở những ý tưởng thầm kín. Thủ ấn họa trình bày mặt thật che đậy bấy lâu, một đám đất đẽ bọn đẽ quốc thi hành việc chém giết, một lầm lúa đẽ bọn đẽ lợi hoành hành, một thiên đường của bọn đại địa chủ, một địa ngục của thy thuyền và nông dân chịu hy sinh cho bọn tư bản, cho bọn khai khẩn trên khắp các vùng đất của Trung Hoa.

Thủ ấn họa trình bày tất cả óc vú lợi của một chế độ phản tiến hóa. Thủ ấn họa, theo như lời một nhà cách mạng đã nói : « là nhân viên văn hóa quan trọng, là những tấm gương phản chiếu được điều kiện chính trị và kinh tế đương xẩy ra trong xã hội Trung Hoa ».

GIANG TÂN sưu tầm
(Còn nữa)
ĐỜI MỚI số 78

Thân tặng các nghiệp đoàn cần lao Việt-Nam

V DIỄN THUYẾT TRONG CUỘC TỒNG ĐÌNH CÔNG

Phong trào tổng đình công chiếm xưởng

Tình cảnh này chán lắm rồi !

PHẢI THAY ĐỔI ! PHẢI THAY ĐỔI

HỘI KÝ CỦA KÝ-SU
LÊ-VĂN-NGỌ

Mời quý vị hành khách lên xe... xin cảm ơn... huýt huýt... tu tu... sinh sôi sinh sôi... Julot vui vẻ làm viên trưởng nhà ga nhái chí thợ cái.

— Ông bị mọc sừng... Ông sheep... n.hà..ga.

Ông bị mọc sừng... Ông sheep... n.hà..ga.

(Bài hát : Il est cocu le chef de gare)

— Ngậm mồm lè bê lại ! mi sê có miếng khoai chiên (ta bouche bébé ! T'auras une frite — Julot cười giòn như trẻ con... và héto...) Sấp hàng 2... sau lưng tôi đây... Nghiêm... Bước tới... Bước !

Cả bọn bước ăn nhíp rầm rộp.. Julot, cong tay « chào quả dãm » héto : « Rot... Front... Rot... Front... tiếp tục đi ăn nhíp... Rot... Front.. Im mồm lại... (Im lèng tất cả) sửa soạn mồm dập hát...

Một phần ba tất cả công nhân các hang ra đường đông như những cuộc biểu tình không lồ mà ta đã thấy.

Ra khỏi cửa cái của hang, chúng tôi đến công trường Jules Guesde chật nứa : khác hon mọi bữa người ta không lát đặt chạy lại bus hay métro, người ta lại xì xò xì xò,

Nói chuyện lung tung. Không có bảo chi, nhưng có bich báo, có báo bay (in xu xoa hay đánh máy rồi quay ra — feuilles volantes) có trắc, có bướm : một thứ trắc nhỏ đẽ lọt lồng bàn tay, một bên in chữ, một bên có keo (trết sần như tem), khi dán, nhão nát miếng thoa trót rồi đập vào vách, mà ký giả chưa thấy dùng ở Việt nam.

Người ta diễn thuyết cùng nơi, trên băng, trên ghế dựa, trên ghế đầu, trên bàn đạp xe hơi, trên đồng gạch, trên đầu cột, nách tường, nặng cây. Ngó nghênh nhứt là diễn giả đậu bốn chân (perchés) trên vai của hai, ba người cháu đầu nhau lại như trẻ con Việt Nam làm kiểu. Nhiều khi họ lấy một cái nắp thùng khiên ở vai, diễn giả đứng lên trên la lối lên tay lên chân, làm cho ta liên tưởng đến Quốc Vương Frances là Clovis, kêu gọi quân sĩ đánh giặc : « Chúng ta đang tham gia một trận giặc — không lưu cầu, không súng đạn, không bom — một trận giặc giữa hai giai cấp : người làm công và người làm chủ. Một bên 10 triệu người có lồ chức và nhiều triệu không lồ chức ; bên kia chỉ vòn vẹn có 200 gia đình với bức tường bạc (Mur d'argent) là trướng thành kiên cố. Nếu đúng nguyên tắc dân chủ, it phải nhượng động, thi trận giặc này thắng lợi sẽ về cho cần lao dân chúng ».

— « Ba tàu » kẽ luôn tên của ông « N. Le patriote » của mày... (Julot khôi hài không có duyên)... chạy theo đuôi tụi tui...

Người ta, đoàn ba, lũ bầy, đi về phía Paris nhiều hơn, nhóm nào cũng bắn cãi náo nhiệt.



(Xem tiếp trang 38)

(32) Tập đặc biệt Paris Match : Thượng bán thế kỷ 20 (première moitié du 20e Siècle) có viết lại chuyện này mà luôn luôn chiến sĩ đều rút kinh nghiệm.



CHƯƠNG THỨ CHÍN

NHÀN một ngày chủ nhật, Hướng rủ Thanh về ngõ Cẩm. Cho là một dịp hay, Thanh hồn hở bảo : — Đã lâu lâm mình không về miền quê. Lúc này đi dỗi gió cũng thú đáy. Hướng cười chua chát :

— Phải, đổi cái gió sắc những bụi bám với hơi pháo sơn để ngửi cái mùi cống rãnh, ao tù...

Hướng nói tiếp khi thấy hai con mắt bạn vừa ngạc :

— Ngày trước tôi ở chung với Tạo. Hai tháng dậy học i, tờ cho gần hết một cái xóm ngoại ô ban đêm thấp mọt ngọn đèn dầu nhỏ lên thì muỗi bay xà lại như cháu.

— Thế à ? Sao lại chui vào tận đấy ?

— Chả vì một chuyện xích mích nhỏ ở nhà. Tôi ở đây chưa được tháng trời thi Tạo bị bắt. Tôi tránh cái xóm từ đây...

Con đường men theo những bụi tre dày và những mảnh đất cằn, khô nè. Bờ ruộng bỗng hoang mọc dày cỏ dại. Vừa đi, Hướng vừa nói chuyện :

— Ở đây, cây cối chỉ có một mùa. Bây giờ người ta bỏ hẳn. Anh tinh một nắng hai sương mà vẫn thiếu ăn nên người ta đẹp bần nhẽn nông dẽ vào làm những nhà máy. Cũng vất vả thế, bỗng buộc hơn, nhục nhã nữa, nhưng gì bằng tiền ? Hầu hết dân ngoại ô di làm trong tỉnh. Đủ các nghề từ phu xe cho đến thợ hàn, thợ máy. Dân bà cũng xốc vác như dân ông. Có khi cả trẻ con nữa...

Những cái hứng thú lúc ra đi nhặt dầm theo bước đường bây giờ tiêu tán hẳn khi Thanh được nghe Hướng kể chuyện cái ngoại ô nghèo khổ mà chưa bao giờ hắn được sống ở trong đó. Hồi tản cư Thanh không làm gì cả, ngày này qua ngày khác, ăn, đi rong chơi rồi lại nằm khán. Hắn không thể tham gia những phong trào ở miền quê vì tính khinh thị, coi

những người quanh mình chỉ là một lũ người ít học mà lại hiếu thắng, ngang bướng. Hắn mến đồng ruộng không phải vì những người dân quê làm lũ mà là vì cứ tưởng đời sống chất phác của họ là đẹp đẽ lắm, cũng như thôn xóm, nương ruộng là tất cả những hình ảnh đã thực hiện ở trong mấy cuốn tiểu thuyết của một vài nhà văn cứ thích tả đời sống ở thôn quê với một vai chính trẻ tuổi, học thức, có đủ đòn điền và xe hơi.

Thanh đã mơ hồ thấy cái vui bao la của sự hoạt động nhưng vì chưa dám xông pha nên chưa biết rằng làm việc đối với những người công dân tài đức có một ý nghĩa ra sao. Hai người đi sâu vào một cái ngõ hẹp. Hàng rào tre già hai bên đường rú lá vào nhau kín như một cái vòm xanh đậm mát. Nắng xuyên qua khe lá rụng xuống từng đốm vàng nhỏ. Lá khô sào sạc trên đầu hai gã thanh niên. Một gã quần xanh, áo sơ mi trắng bảnh bao, lịch kịch chiếc xe đạp từ một cái cổng tre lụp xụp đi ra. Mấy con chó gầy duỗi cùp xuống, đi không buồn sủa.

Hướng bước vào một cái sân hép vắng tanh. Tiếng giã gạo thỉnh thoảng đưa ra từ một góc nhà khuất bên lùm cây rậm. Mặt trời lên cao. Khoảng sân sáng rực. Nắng liềm lên mái dạ mong manh như một đợt lửa vàng. Nếp nhà ba gian lối vào phủ kín mấy tấm liếp tre. Hướng kéo Thanh đi lại phía có tiếng giã gạo. Trên gốc thềm sạch bụi nhất, một đứa trẻ lùng thùng trong tấm áo nâu đã bạc đương lê là nhặt mấy trái sung rụng. Thanh chợt nghe thấy một tiếng reo trong trẻo : « Chú Hướng ! »

Giọng chày nặng nè xụp lên cối gạo già dở dang còn lão cảm.

— Nhà đi vắng hết rồi hứ cháu ?

Hướng nắm vai thằng Kiêm thân mật hỏi. Nhanh nhau, thằng bé làm luôn một hồi :

— Thằng cháu đi làm súp, U cháu đi hàng chửa về. Thằng Tý, con Diêm con Sean đi chơi cà.

— Thế còn ông bà nội ?

Hướng thoáng gấp nét vui vừa tan trên khuôn mặt thằng bé. Kiêm rần rần bảo :

— Ông cháu... chết đã hơn tháng nay.

— Tôi nghiệp ! Đã lâu không về chung được biết gì hết.

Thanh cúi xuống dừa với thằng bé rồi bảo :

— Nghịch đất cả ngày thế này mà không ghê lở cũng tài thật !

Tự nhiên thằng Kiêm khoe :

— Chú xem thằng cu nó hết toét mắt rồi.

Hướng cười bảo :

— Đó là công của ông « đốc tờ », Tạo đấy...

Nhờ đến người thanh niên hiền hậu vui tính, Kiêm hùi ngùi bảo :

— Hôm ông cháu ốm nặng cháu có nghe thầy cháu bảo với u cháu là chú Tao có lẽ phải cả năm mới được về.

Thanh tránh sang truyện khác, hỏi thằng bé :

— Em học lớp mấy rồi ?

— Cháu học được có hơn một năm thi u cháu để nên cháu phải nghỉ học.

Hướng cười cười bảo :

— Học trò chiến nhất của tôi đấy. Quay sang thằng bé : Đạo này cháu làm tinh đã khá chúa ?

— Cháu đã tinh được đủ cả bốn phép rồi mà đến khi tập làm tinh đỡ cháu chẳng hiểu gì cả.

— Sách tinh cháu mượn đâu thế ?

Thằng bé chạy tuốt vào nhà đem ra cho Hướng một cuốn sách bìa xanh nham nhúa. Đó là một tập tinh đỡ cho trình độ thi sơ học. Hướng nhìn Kiêm, tóm tim bảo :

— Cháu mà làm nỗi tinh này thì cháu đã thi được bằng sơ học yếu lược rồi.

Kiêm kẽ lẽ :

— Nhé cháu được đi học cơ đấy. Thày cháu đương sắp sửa xin cho cháu vào trường nhà nước thì ông cháu tự nhiên ốm nặng rồi chết. Ba cháu lại bảo cháu ở nhà vì không có ai trông nhà, trông em...

— Bà cụ đâu ?

— Nằm trong nhà ấy, cháu ạ.

Thanh và Hướng đi vào. Kiêm lại nhảy lên đậm gạo.

Tấm liếp hé mở dẽ cho ánh sáng chẩy chan hòa vào khắp gian nhà tắm tối. Tiếng vồng đú đưa nhẹ như tiếng một nhấm gỗ biếng lười. Bên cạnh đồng sáng yếu ớt lọt qua mấy khe liếp hở, một bóng người nằm dán mình trên chiếc vồng đú dương lắc lư như người ngủ gật.

— Cậu Hướng đấy à ?

— Vàng, cháu đây cu a. Hôm nay nghỉ cháu về qua thăm nhà.

Thanh nhìn quanh nhà, dè dặt. Hướng ngồi xuống bên ghế tre, chống tay lên đùi, ngượng ngập trong im lặng. Bà cụ nằm lơ mơ như người đương ngủ. Hồi lâu Hướng đứng lên, dứt vào tay cụ một tờ giấy nắm chục :

— Cháu chả có gì, gọi là một chút biểu cụ xoi quâ.

Máy ngón tay gầy thơ xương run run và vụng dại đón lấy tờ bạc :

— Cám ơn cậu. Đã làm ít ỏi lại còn cho già...

Thanh đứng Ngày người vì cảm động.

Nắng đã đậm hơn khi hai người ra khỏi ngõ.

Cuộc đi chơi không thú vị khiến cho lúc trở về Thanh thấy nhẹ bần người. Nỗi u ám vương vào lòng hắn như khóm tre trùm cái bóng râm lảng lánh hai gã trẻ tuổi yêu đời.

Mấy đứa trẻ áo nâu riu rít từ xa. Thanh nghe thấy tiếng reo mừng rõ :

— A ! A ! Chú Hướng về, chúng mày ơi !

Hướng xoa đầu từng đứa và cho chúng nắm đồng bạc, chia nhau.

Đi đường, Thanh hỏi :

— Anh thích ở dưới này à ?

— Chả ai muốn khổ cả. Tôi thì tôi thích làm việc, nhất là làm việc để nâng đỡ những người xấu số hơn mình, giữa một bầy trẻ nghèo, riu rít như một đàn chim non... Nhưng bây giờ tôi thấy trở lại, có một mình, là một điều khó khăn quá.

— Phải mình sống đầy đủ đã quen rồi. Nhưng tôi cho rằng dù sống trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể làm việc được, miễn là phải có một ngã đường rõ rệt, nhiều thiện chí và kiên nhẫn lắm.

NGUỜI ta đều muốn hay không, tất cả đều có ích nhiều thiện chí ở trong đầu. Cái khó chỉ là không biết đem dùng những thiện chí ấy. Ở trong nước vẫn minh công việc đào tạo những người chuyên môn trong mọi ngành sinh hoạt càng ngày càng đầy màu sắc tiến của xã hội. Lớp bạn của Hướng thiểu người chỉ dẫn và nâng đỡ phần lớn đã đi lạc đường.

Quý hời còn đi học thủ công rất giỏi, tím mĩ và có nhiều sáng kiến hay, bày giờ di cao giấy. Trung, hóa học rất trội thích tìm tòi thí nghiệm, anh em trong lớp đã mệnh danh là « bác học vườn », bày giờ được người giúp vốn ra mở nhà in.

Lẽ lối làm việc của nhà đạo diễn

(tiếp theo trang 47)

ý kiến đó. Những ủy viên của ban tổ chức không những phát biểu ý kiến của mình về vở kịch nói chung, mà còn đưa những nhận xét về bối cảnh, âm nhạc, và những vấn đề nhỏ nhặt, tì mỉ về diễn xuất nữa.

Vì những ủy viên của ban tổ chức chiếm đa số, nếu họ đồng đưa ra một ý kiến giống nhau, thì có thể cường ép hoặc yêu cầu nhà đạo diễn chấp nhận.

Nếu gặp trường hợp mà nhà đạo diễn vẫn không nhận ý kiến chung của mọi người, thì nhà đạo diễn phải giữ ý kiến chung ấy để khảo cứu lại.

Trong kịch trường Nga sô, nhà đạo diễn trẻ tuổi nhất, nhưng Dantchenko lại là người đã sáng tạo và đại biểu cho một phương pháp biểu hiện và một kế hoạch đào diễn lập thể rất chu toàn.

Tôi thiết trống phương pháp và kế hoạch ấy, không những chỉ là những tài liệu để chúng ta — những nhà đạo diễn — tham khảo; mà các kịch viên nên bắt chước theo đó mà làm việc. Vì lẽ kịch là nghệ thuật sáng tạo tập thể, nên tất cả những người cộng sự cần phải đi theo một đường lối đúng đắn, duy nhất, không nên tự cho là hiểu biết hoặc có những sáng kiến đặc biệt mà vượt khỏi phạm vi công việc đã quy định cho mình. Mọi người cần giữ một thái độ hợp tác nhất trí mới được.

Trong sự thống nhất của Nghệ thuật diễn kịch, có sự tổng hợp bề trong (nội bộ), sự tổng hợp bề ngoài (ngoài cảnh) sự tổng hợp chiều ngang, chiều dọc, lại có thời gian tách, không gian tách, có năng lực sáng tạo, và cả năng lực mè hoặc lóng người; có những khả năng đặc biệt của các ngành nghệ thuật khác làm phát hiện những màu sắc hình tượng trên mặt bằng (binh diện) hay mặt nỗi (lắp thể).

Vì thế, nếu vi nghệ thuật diễn kịch như một giây xích dài có nhiều vòng tròn đính liền với nhau, thì những diễn viên và các nhà chuyên môn khác (của các ngành nghệ thuật tham dự vào sự trình diễn) là những kẻ sáng tạo ra từng cái vòng tròn; nhà đạo diễn cũng là kẻ sáng tạo một vòng tròn, đồng thời là kẻ nắm chắc tất cả những cái vòng tròn đính liền nhau trong cái giây xích dài ấy.

Như vậy, nhà đạo diễn không những chỉ cần giữ một sự liên kết mật thiết đối với những diễn viên và tất cả những người cộng sự, mà có thể bắt đầu cái công việc đạo diễn phức tạp được. Nhà đạo diễn phải học thuộc lòng vở kịch, phải nắm chắc được ý nghĩa chính của vở kịch, phải biết tư tưởng của vở kịch nằm ở đâu ? Những yếu tố tinh thần đó của vở kịch, đối với xã hội đương thời có ý nghĩa gì ? Phải dùng phương pháp nào để biểu

hiện ? Sau cùng, nhà đạo diễn nhấn mạnh những ưu điểm, loại bỏ bớt những khuyết điểm, phụ bớt thêm những điểm còn thiếu sót.

Nhà đạo diễn phải căn cứ ở tinh chất của vở kịch và tùy loại kịch mà sử dụng một phương pháp biểu hiện thích hợp.

Ngoài việc sửa đổi, cắt vở kịch, nhà đạo diễn còn phải biết vạch kế hoạch tỉ mỉ về bối cảnh, về dụng cụ cần thiết, về ánh sáng, về tiếng động, về trang phục, hóa trang v.v... Nếu cần đến âm nhạc, thì nhà đạo diễn cũng phải biết sử dụng âm nhạc để phối hợp vào sân khấu nữa. Nhưng điều rất thiết yếu là phải chỉ dẫn cho diễn viên về cách nói, về động tác và vị trí của từng người trên sân khấu.

Nên, trong lúc làm việc, bao giờ nhà đạo diễn phải giữ một sự liên kết rất chặt chẽ đối với những người phụ trách các bộ môn nghệ thuật (cô tham dự và sự trình diễn), như tác giả vở kịch, những người phụ trách mỹ thuật, âm nhạc, ánh sáng tiếng động, trang phục, hóa trang v.v... và tất cả những diễn viên. Phải bàn luận, sửa chữa với nhau, để đạt cho được những ý kiến thống nhất. Rồi từ lý luận thống nhất, dần dần đưa đến thực hiện cụ thể.

Nghệ thuật của kịch bao gồm nhiều sự kiện và công việc rất phức tạp; những diễn viên và người cộng sự lại thường có những cá tính rất rắc rối. Nhà đạo diễn phải nắm cho được tất cả những sự kiện hoặc điều hòa hoặc phân tán, phân công cho từng nhân viên, điều chỉnh tất cả tạo thành một sự thống nhất. Đó là lề lối làm việc của nhà đạo diễn. Hay nói một cách khác: đó là quá trình công tác tất yếu của nhà đạo diễn vậy.

HỘP THƯ QUẢN LÝ

Chúng tôi đã nhận được ngân phiếu của :	
Ô. Nguyễn Văn Thành (Mimot)	44\$
Phạm Như Nghĩa (Paksé)	60\$
Cô Thanh Nguyệt (Hanoi)	300\$
Ô. Trần Kim Định S.P. 4.789	50\$
Sgt. Hồ Ngọc Cần S.P. 4.789	100\$
Ô. Nguyễn Văn Hà (Kratie)	102\$
Lê Văn Ngọc (Nha Trang)	120\$
Nguyễn Văn Thủ (Kompong Thom)	200\$
Nguyễn Văn Sắc (Dalat)	120\$
Phạm Văn Lộc (Saigon)	100\$
Thiếu úy Phan Quang Sứ (Cà Mau)	200\$
Nguyễn Văn Suy (Kontum)	75\$
Phạm Đình Trị (Kontum)	400\$
Phú Hoàng và Ô. Nguyễn Hap (Cù Lao Ré)	288\$
Đặng Xuân Cúc (Bà Nà)	320\$
Thiếu úy Ngô Phổ Hoàn S.P. 4.429	102\$
Sgt. Nguyễn Văn Bằng S.P. 4.324	100\$
Huyền Lam (Hội An)	56\$
Hồng Lạc (Paksé)	100\$
Huỳnh Văn Sáu (Kratie)	100\$
Nguyễn Thành Tân (Hué)	224\$
Nguyễn Văn Cầu (Paksé)	100\$

Đa tạ, Ty Quản Lý

Những kẻ sa đọa

(tiếp theo trang 21)

ĐẠT THÀNH. — Thể không phải mày đã dại dột cõi tiêu thơ con ông tham phủ thống sứ, phá hư trinh tiết người ta rồi bấy giờ còn...

MINH. — Tôi không để cho thầy nói xấu một người con gái từ tể trước mặt tôi... Tôi không muốn định lính đến câu chuyện thầy muốn sinh sự lôi thôi ở nơi này, trước mặt các vị tu hành. Tôi dí là hơn...

ĐẠT THÀNH. — À, Minh, tao nguyên rủa mày đấy, mày làm gì tao?

MINH (dừng ở ngưỡng cửa, cao giọng). — Chinh lời ấy thầy để cho tôi nói mới phải!

ĐẠT THÀNH. — Mày chửi tao đi! Mày chửi tao đi!

MINH (tiến về phía Đạt Thành). — Mọi tội lỗi của các con đều do thầy gây nên cả. Thầy đã đầu độc tinh thần lâm đời sống của anh em tôi... Tôi xin thề với sự cù là tôi không nói gì phạm đến thầy tôi cả. Nhưng thầy tôi đã không tiếc lời nhục mạ tôi, thì tôi nói toạc ra đây hết mọi chuyện của ông ấy đã làm, dù là cha tôi đi nữa!

ĐẠT THÀNH. — Minh, nếu mày không phải là con tao thì tao giết mày ngay lập tức!

TÂM (vối Văn). — Anh, ngăn thầy với anh Minh đi...

MINH. — Con của thầy! Có bao giờ thầy xem tôi là con không dã? Mè tôi vừa mắt, tôi chea dày hai năm, thầy đã bỏ mặc cho dày tờ trong nhà, xem tôi cũng như mèo, như chó... Rồi từ đó... chú Văn, chú Tâm không biết đấy chửi tận mặt tôi đã trong thầy thầy ngủ với con sen, ngay trước mặt của di đã sinh ra hai chú!

TÂM (lay cánh tay Văn). — Anh Văn... anh Văn...

MINH. — Đây này... (trở Thừa, rồi kéo lấy người hồn kinh hoàng ra phía trước sân khấu) Thằng gù này là em của tôi, con đẻ của thầy tôi, mà bấy giờ là đứa ở của thầy tôi đấy. Mẹ nó là một con cầm vào ấp một lúa, bị thầy tôi hiếp đến có chửa!

HAI NHÀ SƯ (thì thầm). — Thôi, thôi...

MINH. — Chú Văn, chú Tâm xem đấy... (thả Thừa ra, hồn run rẩy lui vào cuối phòng).

ĐẠT THÀNH (nắm tay đưa về phía Minh). — Tống cõi nó đi! Tống cõi nó đi!

MINH. — À, thầy lo sống cho thoả thích lấy một mình, muốn cho con thầy nghèo túng đi ăn cắp, chờ không rời ra một xu.

ĐẠT THÀNH. — Tao không ný gi mà yết.

Cùng các bạn gửi bài đăng báo.— Tòa soạn tiếc không đủ thi giờ để viết thư riêng cho các bạn yêu cầu nên phải trả lời trên mặt báo. Các bạn hiểu mà thè tình cho. Đa Tạ.



MINH. — Thầy lại còn muốn chiếm cả người yêu của tôi nữa. Thầy định bỏ tiền ra để như con Hồng, thầy đợi nó đến nhà tôi nay phải không?

ĐẠT THÀNH (đứng yên). — Hồng nó tra tao. Tao thích thì tao lấy nó về làm hẫu.

MINH. — Thầy còn nói được thế à?

ĐẠT THÀNH. — Mày thì lo giữ con Loan của mày đi! Cái thứ con gái ấy thích hàng đán ông truy lạc, vòi lại như mày! (Minh không trả lời, như kẻ cuồng tri, xông về phía cha) Giữ lấy nó! Giữ lấy nó! Nó muốn giết tôi!

ĐẠT THÀNH chạy đi kêu lớn, Minh tiến tới.

VĂN (cản Minh lại). — Anh điên à!

MINH (run rẩy trước cánh tay của Văn).

— Tôi không muốn có một người cha như thế! (Tất cả mọi người có mặt đều đứng, kinh ngạc trước hành vi và lời nói của Minh. Minh cũng kinh hoàng, ngạc nhiên về thái độ của mình. Sự cù từ đi đến trước Minh, rồi thành lính, sụp xuống dưới chân Minh. Hoảng hốt, Minh đưa hai tay ôm lấy mặt, rồi ngơ ngác nhìn chung quanh, như vừa ra khỏi ác mộng, lâm bầm) Thế nào? Thế nào?... Thôi, thế này là hết... hết! (Minh lùi về phía cửa, rồi dừng lại, dặn với cùng Văn) Văn! Hãy quên việc Loan đấy. Ngay hôm nay, đến nói hộ tôi... đến nói hộ tôi... (chạy xuống tầng cấp).

ĐẠT THÀNH (ở cuối phòng, nói với hai nhà sư). — Vâng, phải rồi, vâng, tôi xin vè... Có lẽ tôi không phải, nhưng tôi là chủ ấp.. (Ra. Hai nhà sư đi theo).

LỐP XI

SỰ CỤ, TÂM, VĂN, THỪA

Sự cù vẫn còn quì phủ phục, Tâm cùi xuống đỡ lên. Văn đứng ở cuối phía bên phải, Thừa bước lại gần.

THỪA. — Sự cù phủ phục như thế là nghĩa thế nào, cậu?

VĂN. — Hơi đâu tao phải nát óc nghĩ về việc bị hiềm đó!

THỪA. — Nếu cậu không cần lai, thì cậu Minh làm hại ông cụ rồi đấy!

VĂN (bước ra). — Mặc! ai muốn làm gì thi làm!

TÂM (nghe những lời Văn nói, đến ngắn lại hỏi). — Anh cho là người này có quyền định đoạt sự sống chết của người khác ư?

VĂN (kiều hanh). — Chú hỏi mới hay chứ!

TÂM. — Anh trả lời cho tôi đi,

VĂN. — Tôi nói dối chứ làm gì? Con người là thế, làm thế nào? ai muốn sao thi muốn.

TÂM. — Muốn sao thi muốn...

VĂN. — Phải. Ham muốn của con người, cầm đoán được ư?

TÂM. — Muốn giết người khác cũng được à?

Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được tập « Le Français au brevet et au Diplôme » (tập II) do nhà xuất bản Trúc Giang gửi tặng. Vậy ân cần giới thiệu với các bạn đọc.

Đời Mới

ĐỜI MỚI số 78

DẠY KHOA THÔI MIÊN

Để chữa bệnh, nhiều phép bi truyền hay lạ.

(Ở xa học bằng thơ).

COI CHỦ KÝ. — Đoán vận mạng. Coi rõ thân thế, sự nghiệp, tình duyên, tai nạn.

Cho phép HỘ MẠNG, để làm ăn buôn bán được phát tài, và giúp chị em đau đơn về tình duyên được toại nguyện.

Do noi

Mme Nguyễn thị Nghiêm

120/5 Đại lộ Galliéni-Saigon
(đường hẻm Nguyễn-văn-Dung)
(Ở xa viết thơ bài, kèm cờ 2d)

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tin nhiệm của sở quân y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

QUÁN QUẦN TƯU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON



SIÊU QUẦN tưu điểm

Téléphone : 580

Số 440, đường
Marins — CHOLON

Dầu Cù-là



Dragées PULMOFORME

Libs

Thuốc viên

trị dứt ho

LIBS

(Mareuil sur Lay Vendée)



DÃ MUÔN RỜI

Tóm tắt phần thứ nhất

Những tấm quảng cáo cho những tuồng chép bông khiêu dâm, những sách vở của bọn lão già bút ca tụng thú nhục dục... được bày nhan nhản trong một tháp phố chỉ biết ăn chơi truy lạc để lại cái hồn trước nhất cho đám trẻ của một xã hội chưa chịu chú trọng đến việc giáo dục chúng, từ cách giáo dục ở gia đình đến lối giáo dục ở nhà trường.

Đông, Đô Ta, Du... bọn thiếu niên ở cái tuổi 12 đến 13 cùng Liên, Mẫu, Trí.. bọn thiếu nữ đồng tuổi, bọn chúng đều là nạn nhân của những con đê tình thần của bọn lão già bút và lối giáo dục thoát hóa mà chúng chịu ảnh hưởng. Bọn chúng đều là những trẻ còn cắp sách đến nhà trường.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu là những nhàn mô phạm có tư tưởng tiến bộ nhưng lại gặp bà Đốc là người nặng óc thủ cựu đã áp dụng một lối giáo dục lối thời, chẳng những không ích gì cho chúng mà còn xúi chúng vào con đường hư hỏng, tội lỗi.

Con Liên ở thằng Đông là nạn nhân chính của cốt truyện. Hai trẻ sớm sa ngã vào đường tình yêu và suýt hủy hoại cả một đời cõi hứa hẹn nhiều ở tương lai.

XV

Hai phần tráng miệng, tức hai quả cam Cái Bè: một cho trò này đã tỏ ra biết trọng lý luật, một phần cho trò đang ngồi nức nở đầu kia vì trò ấy đã biết hối hận và hiểu sâu xa những lời dạy bảo và hình phạt của tôi đưa ra.

Trong lúc ấy, Liên vùng vằng hất đầu bên ta rồi bên hữu như đang tức tối một việc gì.

Ngạc nhiên, bà tống lại gần:

— Trò Liên, trò làm việc gì vậy?

Liên vẫn nức nở. Cố nó nghẹn ngào nên không trả lời nên tiếng cho bà Đốc được.

Bà Đốc lại lên giọng sang sảng trước đám học sinh nam và nữ:

— Các trò xem gương trò Liên đây! Chị bếp, chị nhớ đem một quả cam cho trò này nha!

Liên ngực mặt, dần được tiếng nghẹn ở cổ, thưa:

— Dạ... Thưa bà, em không muốn a!

— Em nói thế nào? Em không muốn phần tráng miệng ư?

— Dạ, không a!

— Trò không thích cam Cái Bè ư?

— Dạ, không a!

Bà Đốc suy nghĩ một lát lại bảo chị bếp:

— Chị mang cho trò này ít mứt dừa để thay cam... Mọi người chắc đều thích mứt dừa đấy!

Con Liên vẫn lúc lắc đầu. Bà Đốc vẫn hỏi dòn:

— Thế nào? Trò cũng chẳng thích mứt nứa sao?

— Dạ không a!

— Vậy trò thích gì?

— Dạ, thưa bà, không thích gì cả a!

Nói xong, Liên lại cúi đầu xuống, úp mặt vào chiếc khăn mù xoa và nức nở.

Cô giáo Châu bước theo bà Đốc giải thích:

— Liên là một đứa trẻ rất đa cảm. Chúng ta nên biết như vậy.

Bà Đốc lầm bầm:

— Đúng rồi! Đúng nên làm trái ý em bé.

Và lần này bà rảo bước ra khỏi phòng, đến ngưỡng cửa, bà còn dặn với lại:

— Im lặng nha! Giữ trật tự.

**

Bà Đốc, nếu bà hiểu cho... Liên cũng thích mứt dừa, cũng

(Xem Đời Mới từ số 62)

muốn có được một quả cam Cái Bè ăn nhưng có thể nào vì lòng tham ăn đó mà nó quên Đông được. Có thể nào nó đang tâm nhận món quà ấy của bà Đốc để ăn lấy một mình trong lúc đó Đông không có gì cả. Đông phải gầy gò với Du vừa rồi cũng vì Đông bệnh vực cho nó. Đông là người duy nhất biết che chở cho nó. Đông là anh chàng hát dạo yêu dấu của nó, Đông, một sức mạnh để nó dấu mình vào khi nó bị hăm doa...

Lòng nó đau như cắt lúc nhìn thấy Đông như một tội nhân đứng trước vòng móng ngựa trả lời quan tòa. Tim nó như muốn ngừng đập khi thấy Đông không vui...

Ăn cam một mình ư? Không thể nào ăn ngon miệng được!

Ăn mứt một mình ư? Chúa ơi! Liên ăn sao đành?

Chỉ vì lẽ ấy mà Liên không chịu nhận phần trưởng của bà Đốc đây thôi mà Liên khóc không phải vì cảm động trước lời nói của bà Đốc mà chỉ vì lòng nó nhức nhối khi thấy người nó yêu phải đau khổ...

Chương thứ mười bốn:

Đến chiều, học sinh được dẫn đi chơi ở đồng quê hoặc ở cánh rừng bên cạnh. Có lúc bà Đốc lại dẫn họ ra phía sau ngôi nhà, chơi quanh quẩn trên bồn cỏ hoặc loanh quanh ở các bụi bờ gần đó.

Trên khoảng đất đó lại có hai bồn bông mọc đầy hoa dạ lan. Chính giữa bồn bông có cái bể cạn và cạnh bể cạn lại có một bức tượng trắng bạc cùi chim.

Các giám thị, thầy giáo Sắc, cô giáo Châu, Cô Ly, giáo sư âm nhạc ngồi trên những chiếc ghế hành nằm hẵn dưới bóng cây vừa xem sách vừa coi ngó đám học sinh đùa giỡn.

Bám tết tình nghĩa, đầy máu nóng, như một đàn ong vỡ tổ đi di lại lai, hoạt động lảng xảng, khao khát tự do và thèm thường ánh nắng mặt trời và không khí trong lành. Cặp mắt các giám thị, thầy giáo và cô giáo làm sao kiểm soát hết đám người lảng xảng đó được.

TÁCH khỏi bạn, thằng Đông lại nằm trên bồn cỏ đưa mắt nhìn về đám nữ sinh, nó đang cố tìm bóng dáng con Liên.

Trong lúc ấy Liên còn ngồi bên cạnh chiếc ghế của cô giáo Châu. Cô giáo đang nhờ Liên rọc cuốn tiểu thuyết cô vừa mới mua ở một hiệu sách ở Saigon.

Thích thú với công việc của cô giáo giao cho, Liên cẩn thận lo tròn phần việc của mình. Cũng là một dịp giải trí cho tâm hồn của con bé thoát những bóng đèn ám ảnh tri óc nó.

Đông tò vò khó chịu. Nó nóng lòng chờ đợi. Còn bao lâu nữa, Liên của nó mới làm xong công việc vô vị đó? Biết lúc nào con Liên lại ra bờ bờn cỏ nằm duỗi thẳng người như mấy hôm trước và cũng quay mặt nhìn về phía nó? Thị giờ qua lanh chong, mãi đến chừng nào hai đứa mới gặp nhau để trao những cái hôn kia chứ?

Đối với bạn nó, hoặc đối với những vị giám thị có ai cho đó là hai trê hồn nhau. Việc hai đứa cùng ghé mũi sát vào một bông hoa mồng gà hay bông dạ lan là một việc rất thường thì cái việc hai má kề nhau trong chốc lát có ai để ý làm gì.

Một ý mới nảy nở trong tri óc thằng bé. Ý tưởng đó làm cho tim nó đập mạnh. Nó nhận thấy rằng hai bồn bông đó chạy dài tới cánh rừng nhỏ cạnh đấy. Chỉ có một lối nhỏ ngắn cách khu rừng với bồn bông. Tranh cắp mắt thầy giáo, vượt qua lối đường mòn đó, lẩn mình qua bụi cây và đến nơi kia cũng là một việc rất dễ dàng.

Hay quá! Liên đã làm xong công việc. Con bé lẩn tránh không vui chung với bạn, đi lẻ ra, làm bộ đi tìm kiếm bông hoa dạ lan. Nó cuộn xung bồn cỏ, đứng dậy và cùi thế, tiến xa dần. Thoáng chốc, nó đã bước tới mũi đầu bồn cỏ.

Đông biết rằng Liên đã thấy nó. Liên đi riêng rẽ như thế này là mang lại cho nó một tin lành: « À! Liên đến đây rồi! »

Rồi Liên nằm duỗi thẳng trên bồn cỏ.

Trái lại, Đông đứng thẳng người. Nó ra lệnh cho con bé băng mẩy tiếng cụt ngắn: « Lại đây, theo tôi! » Nói xong, nó vò rảo bước xa bồn cỏ, rồi từ từ bước về mọi người khỏi chú ý.

Liên ngồi nhôm dậy hơi ngạc ngác: Đông đi đâu vậy? Liên có hiểu lòng Đông chăng? Liên có nên theo Đông không? Không lưỡng lự gì nữa, con bé cũng bước theo dấu chân của Đông. Nó đứng dậy, vừa chạy, vừa đưa hai cánh tay như đang đuổi bắt một con bướm.

Đông đã đến lối đi nhỏ hẹp kia, và từ lối đi đến bụi bờ chỉ cách chừng 2 thước. Thoáng chốc, Liên cũng đến mũi đầu bồn cỏ. Bây giờ nó phải hành tông mau lẹ. Đông bước nhanh qua lối đi vạch bụi cây và biến mất.

Liên cũng leo về phía thằng bé. Chim chóc hoảng sợ vụt bay...

Trong cánh rừng rậm có một chỗ

vừa mới bị đốn mở ra một lối rất thưa cây. Lần đầu tiên thằng bé đặt chân đến đây. Muốn dìu dắt Liên vào sâu 30 thước, nó bèn đưa tay lên miệng hú thay tiếng gọi tên Liên. Liên đến đây rồi! Con bé thở met lâ vi đã cố chạy theo Đông. Rất nhiều chiếc lá khô đinh lén áo, lén tóc của Liên.

Rồi sẽ thế nào đây? Hai trê sẽ ôm chặt lấy nhau, ghi nhau đến phải khóc lên vì sung sướng như cặp tình nhân lâu ngày gặp nhau chăng? Không đâu! Chúng còn nhỏ, chúng chưa biết những giây phút mê ly đó.

Đến cách Đông chừng vài bước, Liên đứng lại. Đôi mắt con bé nhìn chăm chăm vào Đông. Đông cũng không tiến tới mặc dù bao lần nó đã dự định trong tri óc là trước ao được gần Liên, ôm choàng lấy Liên và nó sẽ đưa miệng nó lên môi Liên. Hôm nay Liên đứng gần nó quá cũng đủ làm cho Đông sung sướng rồi. Rồi thằng bé kiềm định được lương tri. Y nghĩ đâu tiễn đến trong tri óc nó là một mối lo sợ, sợ Liên bị phạt.

— Cô giáo có thấy Liên không?

cũng muốn rằng Đông ni ận thấy rằng nó cũng có « cái này, cái kia » Nó tin tưởng Đông có đủ thì giờ nhận xét rồi. « Phương pháp cảm dỗ » không nói lão ai...

Muốn phá tan không khí im lặng đè nặng giữa hai đứa, Liên lại lên giọng:

— Đông xem! Quả tim tôi đập mạnh ghê chúa?

Phải rồi, tim Liên đập mạnh lắm, đập mạnh đến nỗi như muốn phả vỡ cả lồng ngực. Thằng Đông cảm thấy một cảm giác là lạ. Bàn tay nó hơi nặng nặng. Một hơi nong tỏa ra... Con Liên cuộn rải rải lại rồi nhở nhẹ:

Liên muôn ngồi xuống!

Cánh tay Đông từ từ rơi xuống. Và bảy giờ phút hồi hộp bớt dần. Hình như nó đang tiếc giây phút vừa qua.

Liên lại đặt lưng dựa vào một gốc cây bám dày rêu mốc :

Vội vã, con bé gọi Đông lại. Lúc này nó muốn được gần người yêu hơn:

— Lại gần hơn chút nữa Đông!

Trong lúc đợi Đông, với cử chỉ duyên dáng, nó đưa bàn tay làm lược



Đó là câu hỏi đầu tiên nó hỏi Liên.

— Không thấy đâu! Nói vậy nhưng Liên vẫn sợ. Tim Liên đập mạnh quá! Ngày! Đông sờ xem!

Chỉ có ý là làm chứng cho lời nói của mình, Liên vội vã cầm tay Đông áp lên ngực. Liên bận một chiếc áo lót mỏng rách mỏng. Thế rồi bàn tay Đông đặt lên ngực con bé. Lần đầu tiên nó cảm bằng xúc giác hơi nóng trên ngực của một thiếu nữ... cũng bằng xúc giác nó có thể đoán biết hình vú cái ngực của một thiếu nữ. Lạ thật! Nhiều những thoát y vũ trong các hình ảnh, nó đâu rõ những chuyện ấy được.

Liên vẫn bình tĩnh trong lúc bàn tay Đông cứ đặt lên ngực nó.

Hồi tưởng những kỷ ức xa xưa, Liên

hở tóc, gỡ mẩy chiếc lá khô bám trên đầu.

Dẹp được nỗi lo âu, Đông bước lại gần. Ngồi xuống, Đông thủ thỉ:

— Liên cho xem tim Liên còn đánh nữa hết?

Lanh le, thằng bé lại chia bàn tay ra. Liên cười...

— Nếu như tim Liên không đập nữa, tức là Liên sẽ chết.

Câu nói ấy làm cho Đông choáng váng tinh thần, tri óc nó đảo lộn.

« Chết! » Ghê sợ quá! Đông nhắc đến lời ấy Liên!

Thẳng hé lại để bàn tay rơi xuống một cách tự nhiên, không suy nghĩ. Và bàn tay đó lúc ấy nắm gọn trên chân con bé.

(còn tiếp)

7 NGÀY QUỐC TẾ

(tiếp theo trang 3)

Ở Pháp ngọn lửa đình công muốn bốc cháy trở lại

Trong một tháng cáo, liên đoàn lưu chánh thuộc tờ chí Lao động công đoàn thiên công sản đã kêu gọi toàn thể nhơn viên lưu điện hủy đoàn kết như trong tháng Août vừa rồi.

Thống cáo thêm rằng: « Trong tất cả các oán phỏng và các sở, phải là chức những phiến nhóm đại hội từ khía cạnh trọng sự đoàn kết hoàn toàn để quyết định một cách dân chủ những thề thức hành động ».

Trong bản thông cáo, liên đoàn đã tập đền việc trừ lương và cúng nỗi đến một bản thông tri của chánh phủ hăm dọa trừng phạt 34.000 người bị trừng công trong thời kỳ làm reo.

Trong các giới nghiệp đoàn người ta cho biết đã có xảy ra vài cuộc đình công hạn chế trong vài sở ở Paris, nhà ga Marseille, ở Arles, Montpellier, cuộc đình công quan trọng hơn hết xảy ra tại nhà ga Lyon, từ đêm hôm 15-9 và chỉ kết liễu vào lúc 23 giờ (giờ quốc tế).

Theo các giới nghiệp đoàn lý do của một cuộc đình công là thông tri của chánh phủ mời các viên giám đốc và chánh sở địa phương phải kê danh sách của những nhơn viên cần thiết để làm cho các sở được điều hành trong trường hợp xảy ra một cuộc đình công.

Một khác, người ta cho biết rằng các đại diện của oán phỏng đồng liên đoàn lực lượng thương thuyền cùng các đại diện nhân viên hỏa xa và lưu chánh cũng được tiếp kiến tại thủ tướng phủ và đã thông tri với nhơn viên quyền về sự xác định của các nghiệp đoàn sau khi biết được những chỉ thị của ông làng trưởng bộ lưu chánh và những thề thức đang được chuẩn bị tại sở hỏa xa, ngành điện khí và sở sở khác.

Lý do những cuộc đình công này là một bức iông tri của nhà cầm quyền cho biết sẽ mở cuộc điều tra về vài nhơn viên không tuân lệnh trừng dụng trong kỳ làm reo vừa rồi.

CHÁNH PHỦ QUẢ QUYẾT MUỐN TẶNG LỢI TỨC CHO NHỮNG NHÂN CỘNG LƯƠNG BỒNG THẤP KẼM

Sau phiên nhém hội đồng lồng trường hồi sáng 4-9, ông Hugues, phát ngôn viên của chánh phủ, đã đọc một thông cáo cho biết rằng hội đồng đã quả quyết chấp thuận những nguyện tắc của chánh sách xã hội và kinh tế gồm việc khuyến khích những biện pháp lương bổng còn thấp kém nhưng trong những điều kiện cần thiết để không gây một hậu quả đối với giá sản xuất.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO CÔNG THIỆN CHÚA GIÁO SÂN SÀNG HUY ĐỘNG TẤT CÀ LỤC LƯỢNG ĐỀ ĐÒI TẶNG LƯƠNG

Üy ban Tổng liên đoàn toàn quốc của tờ chí Liên đoàn Lao công Thiên Chúa Giáo vừa chấp thuận một quyết nghị nhận xét rằng những nguyện vọng của các lao công đòi hỏi sự thay đổi hoàn toàn chánh sách và những phương pháp hành động của chánh phủ.

Liên đoàn Lao công Thiên Chúa Giáo tuyên bố sẵn sàng huy động tất cả các lực lượng của mình để có thể làm tăng giá những số lương còn thấp và tiêu thụ cấp gìn định và đề cho các lao công tham gia việc quản lý các xí nghiệp cung gánh và những trách nhiệm của việc điều khiển sự sanh hoạt trong xí.

Hội đồng chấp thuận đề nghị của ông Faure

tập một số tiền phụ cấp đặc biệt cho vái hàng nhơn viên công sở. Số tiền phụ cấp ấy là 3.000 quan đổi với những số lương thấp nhất.

TRONG NGÀNH BƯU CHÍNH, NHỮNG NGƯỜI BỊ TRUNG DỤNG MÀ KHÔNG TUẦN LINH SẼ KHÔNG BỊ TRUNG PHẠT NGHIỆM KHẮC

Hôm 17-9 các giới nghiệp đoàn cho biết rằng nhà cầm quyền đã bảo đảm sẽ thi hành bức thông tri về những hình phạt đối với các công chức lưu điện không tuân lệnh trừng dụng trong mọi tình thần hiếu biết và khoan dung.

Những thề thức về việc thi hành bức thông tri ấy sẽ được xem xét trong ngày thứ năm tới trong khi tiếp kiến các đại diện nhơn viên lưu chánh.

Như vậy tinh hình có vẻ được hòa dịu sau khi đã khieu các giới thuộc ban giám đốc đảng Xã hội rất xúc động.

Hôm 16-9, ủy ban giám đốc đã bỏ thăm một quyết nghị phản đối chánh sách triết lý trừng phạt sẽ thi hành và vi phạm những điều đã cam kết.

Tướng Lâm Bưu sẽ thay thế tướng Châu Đức

Hoa liên xâ ở Đại loan vừa tiết lộ rằng tướng Lâm Bưu, tư lệnh đệ tử dâ quân Trung cộng, sẽ đảm trách chức vụ tư lệnh các lực



CHÂU ĐỨC

Hàn lâm viện Nga mời các nhà bác học Nhứt qua viếng nước Nga

Hàn lâm viện Nga đã trả lời tán thành việc các nhà bác học Nhứt bồn lô ý muốn rõ biết các khoa học Nga nên đã mời các nhà bác học qua viếng nước Nga.

Ông Nef Nianof, chủ tịch « Hàn lâm viện Nga » tuyên bố trong một điện văn gửi cho hội đồng khoa học Nhứt bồn ở Tokyo rằng ông sẵn sàng tiếp đón từ mười lăm tới mười bảy nhà bác học Nhứt và một việc chi phí ở Nga sẽ do Hàn lâm viện đảm nhận.

Ông Nef Nianof đã yêu cầu hội đồng nên trình bản danh sách các nhà bác học Nhứt và cho biết rõ càng sớm càng hay, ngày khởi hành.

Các nhơn viên có uy tín trong Hội đồng Khoa học Nhứt bồn đã thảo một dự án nhằm mục đích gửi các nhà bác học Nhứt qua Nga để nghiên cứu khoa học của Nga.

Tuy nhiên nhà cầm quyền và nhà ngoại giao ngờ rằng chánh phủ sẽ không cấp giấy thông hành cho các nhà bác học. Một nhơn vật tuyên bố rằng nếu chánh phủ không thay đổi chánh sách không cho công dân Nhứt bồn vào các xứ cộng sản, thì họ rất khó qua được Nga sô.

Mặt khác các nhơn viên của Hội đồng Khoa học đã thương thuyết với chánh phủ xin cấp giấy thông hành.

Nga sô sắp mở lại sứ quán ở Tel Aviv

Sứ quán Nga sô ở Do thái sẽ mở lại và đã có hai nhà ngoại giao Nga đến Tel Aviv.

Trong tháng tới đây ông Abramoff, công sứ Nga sô đến Tel Aviv với toàn thể nhơn viên của sứ quán.

Ông Jacob Medinek, độ nhứt thư ký của sứ quán, không cho biết sứ quán Nga sô đặt tại Tel Aviv hay tại Jerusalem.

Sứ quán Nga sô ở Do thái đã đóng cửa trong năm vừa qua sau khi chánh phủ Moscow quyết định đoạn giao với Tel Aviv vì sứ quán Nga đã bị một nhóm người mưu toan phá hoại bằng bom.

Phong trào tòng đình công chiếm xưởng

(tiếp theo trang 29)

— Ngày nào có một xã hội công cộng loài người mới có tình yêu tự do, Paul nhận định.

— Anh nghĩ thế nào về sự « làm vợ chồng thử » của Leon Blum (Mariage à l'essai) chị họ tôi.

— Có gì lạ đâu, vẫn có hòn nhân thi nghiệm luôn luôn từ đời thường cũ. Một khi chúng ta, kể cả chị nữa... ký giả chỉ ngay chị họ nhó.

— Đồ yêu... lăng nhách... đồ quí...

— ...Chúng ta có tình nhân trong một thời gian nõ. Rồi hai người không còn thích nhau nữa « rã hùn » cái đó phải là hòn nhân thi nghiệm không? Đây chính tôi và người bạn lòng và ngày nay là nội trợ của ký giả, đã làm thử cái mà Leon Blum gọi v.v...

— Con lạy ông... chị họ nhó xá xá ký giả.

(Còn nữa)

Ai là người yêu HÀNỘI?
Muốn biết Hanoi khác Saigon và Huế
thế nào?

Ai là người yêu TÒ QUỐC?
Muốn biết cái tinh thần đặc lập cõi
truyền của dân tộc thế nào?

Xin xem quyển Hànội

tác giả: NGUYỄN QUANG LỤC

Bán tại nhà xuất bản Giò Việt
số 218 đường Lê Lợi-Saigon

và nhà sách Minh Đạt
127 Quang Trung (Bầu sen)
Chợ quán

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras-Saigon — Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèn và làm đồ ngũi các khí cụ và máy móc
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhị Thiên Đường

danh tiếng
lâu năm



Trí bá chứng
hay nhứt
47,rue Canton-Cholon

Ba môn học rất cần thiết cho
các bạn thanh niên:

Xã hội học
Kinh tế học
Chính trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hàn thụ.

Hội chương trình điều lệ:
COURS DE SCIENCES SOCIALES
82-84, Blvd. de Belleville — Paris

BASTOS



CLICHÉ DAU

Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838),
là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành
diệu lại người không ưa.

NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



309



310



311



312



313



314



315



316



317

ĐỜI MỚI

DO NHÀ XUẤT BẢN NGÀY MỚI XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH

GIÁ BÁO DÀI HẠN

1 tháng : 20\$00 — 3 tháng : 60\$00
6 tháng : 120\$00 — 1 năm : 240\$00
Ngoài Nam Việt : thêm cước phí.

Thứ tư, bưu phiếu tin gửi cho : QUẢN LÝ : THÁC ANH